

DS 53/
DS 42+

H 144

ĐÓI

HỌC THI TRONG MÙA LOẠN



ĐỒI

SỐ 144 — NĂM THỨ BA — GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 11-8-72 ĐẾN 18-8-72

ĐẶC BIỆT: HỌC VÀ THI TRONG TIẾNG SỨNG

- SINH VIÊN TRONG THỜI CHIẾN : phanmgia
- BI HÀI KỊCH DÙ HỌC : doanquoces
- THI CỬ THỜI LOAN : ngườixứ huế.

CHÍNH TRỊ :

- CUỘC TRANH CỬ NIXON — MC GOVERN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN WALL STREET tinhai.

VĂN NGHỆ :

- HỌC TRÒ KẺ KHÔNG CÒN NỮA : phannhatnam
- NGHĨ QUANH : caces
- CẨU CHUYỆN KHÔNG TÊN : leiatdiieu
- LỚP TRẺ HÀ NỘI : bù-vànbình
- GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT : hoanghaiithủy
- PHIỀU : tetede
- THƠ : trângockim — maiduyencan — nguyentan thanh — vophongvân — ýyên.

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG THƠ
- ĐỜI MUÔN MẶT
- THỜI SỰ TRONG THẾ GIỚI
- THỜI SỰ TRONG NƯỚC
- ĐIỆN ẢNH
- NHỄP ẢNH
- S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :

Bà TRẦN THỊ ANH MINH

Chủ trương biên tập

CHU TÙ

lô số 143—145 Công Quỳnh S.G.

Đ.T. 22.323

(Phát hành mỗi sáng thứ SÁU)

Trường thi 72 : một cuộc khủng hoảng giá trị

Học đường, cũng như gia đình xưa nay vẫn giữ vai trò bảo tồn những nền nếp, giá trị của xã hội. Những quan niệm về thiện ác, tốt xấu, những bẳng thang giá trị xã hội, đều được truyền thụ và tiếp nhận từ thế hệ này sang thế hệ khác ở học đường và trong gia đình.

Với vai trò đó, hiện nay phần lớn các gia đình, và có thể nói tất cả các trường họ: đều diễn ra một cảnh khủng hoảng.

Cuộc khủng hoảng đó nổi bật trong phạm vi thi cử, và ở ngay trường thi.

Năm 1968 Thủ tướng Trần văn Hương ký nghị định tha tội cho tất cả các thí sinh đã bị cấm thi. Dir luận giáo chức sôi nổi, vì người ta sợ rằng biện pháp kỷ luật cuối cùng trong trường thi đã bị bãi bỏ thì trường thi trở nên hỗn loạn mất.

Nhưng ngay cả khi các biện pháp kỷ luật trên vẫn được thi hành tối mức tối đa thì trường thi cũng đủ loạn rồi.

Trường thi mất kỷ luật không phải chỉ vì có những thí sinh vô kỷ luật gian lận trắng trợn, đe dọa giám thị và giám khảo, hành hung giáo chức, cướp bài, tráo bài v.v...

Tình trạng «loạn» của trường thi chính vì tâm trạng của mọi người trong đó đều không «bình» được nữa.

Trước hết là người ta không tin tưởng bao nhiêu ở giá trị bằng cấp,— Việc thi cử không phải đề thăng tiến giá trị của học vấn,cũng không phải đề đạt tới một nấc thang hẫu leo lên địa vị vật chất cao hơn, nhờ kiểm được việc làm khá hơn.

Cả hai kỳ vọng vật chất và tinh thần của người dự thi đều không còn.

Việc thi cử cũng mất tính chất nghiêm trọng vì tình trạng gian lận đã lan quá rộng và gây quá nhiều tai tiếng. Vì xã hội đã không bảo vệ được những giá trị gọi là «thiện», gọi là «luong chinh» cho nên ngay cả các học sinh nhỏ tuổi cũng không tin tưởng ở các giá trị đó nữa. Trong một kỳ thi tuyển lớp Một của một trung tâm giáo dục tại Saigon, người ta đồn lại rằng việc mua dê thi đã xảy ra. Nhiều vị cha mẹ đã mua để trước, dạy cho con, các đứa nhỏ 5, 6 tuổi và tập cho đứa trẻ ngay từ tuổi thơ đã biết hưởng lợi lộc nhờ gian lận, hưởng sự ưu đãi nhờ tình trạng bất công.

Điều nguy hiểm ở trường thi không phải vì thí sinh gian lận nhiều hơn mà vì họ gian lận một cách thản nhiên không cảm thấy mắc cỡ khi bị bắt nã. Người giáo chức đi coi thi cũng không coi việc duy trì sự công bình ở trường thi là sứ mạng của mình nữa, mà nhiều khi nhầm lẫn làm ngơ trước các cảnh gian lận.

Rõ ràng đó là một cuộc khủng hoảng giá trị trong xã hội và trong ngành giáo dục. Đã đến lúc phải thực hiện cuộc cải cách thi cử tối thiểu, do nguyên Tòng trưởng Giáo dục Trần Ngọc Ninh đưa ra từ năm 1966. Là bút bối bằng cắp, bắt đầu với văn bằng Tú Tài 1.

ĐỒI



nơi chuyên với đầu gối

KHA TRÂN ÁC

Tiếng kêu thương

Thế là sắc luật về báo chí đã được công bố đúng như lời tiên đoán của Đầu Gối, nghĩa là các nhật báo, tuần báo muôn tiệp tục xuất bản phải ký quỹ 20 triệu đồng cho nhật báo và 10 triệu đồng cho tuần báo. Dĩ nhiên báo Đời sẽ không đào đâu ra số tiền khổng lồ 10 triệu đồng. Đành chỉ biết cầu cứu bạn đọc. Cầu cứu rằng: « Con cá nó sống vì nước. Đời lúc này sống hay chết là ở trong tay bạn đọc, Đời cầu cứu 10 ngàn bạn đọc của Đời sẽ cho báo Đời mượn mỗi bạn đọc 10 ngàn đồng. Chỉ cần mỗi bạn đọc bỏ thí cho Đời mượn 10 ngàn đồng, Đời đã thu được 1 số tiền là 100 triệu đồng. Ký quỹ mất 10 triệu còn lại 90 triệu, bạn đọc nào tung tiền lấy vợ hoặc đánh xì phé Đời sẵn sàng cho mượn lại khỏi lấy lời gì cả. Như thế là nhất cử lưỡng tiện, báo Đời vừa có tiền ký quỹ, các bạn vừa có 90 triệu xài chơi, đỡ buồn ! »

Cái gì sẽ xảy ra sau sắc luật về báo chí ?

Các báo sẽ đua nhau tự khai tử. Ký giả, ấn công, nhà in sẽ đua nhau thất nghiệp.

thì bảo Lâm Bưu bị hạ sát vì đã công khai chống Mao, vì đã biết văn kiện mệnh danh là «văn kiện 571» được coi là tuyên ngôn kết tội Mao bất nhân bất nghĩa đối với các đồng chí Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức v.v... và đòi Mao từ chức chủ tịch đảng CS Trung hoa. Nguyên cái tên của văn kiện cũng bao hàm ý nghĩa súc tích súc rất «chinoiserie». Con số 571 tức «ngũ thất nhất» đọc bằng tiếng phổ thông trùng âm với, Vũ khởi Nghĩa (cả 2 đều đọc là Ú si Ý) gợi lại tích tướng Trần tử Đạo, tư lệnh phản khu Vũ Hán làm phản và bắt giữ 2 sứ giả mang mật lệnh của Mao từ Bắc Kinh đến năm 1967. Cái vụ «tài liệu 571» quả là một «Chinoiserie» nhưng vẫn chưa «Chinoiserie» bằng câu chuyện dưới đây :

Lâm Bưu hiện ở Chợ Lớn

Tiếng Pháp có danh từ «Chinoiserie» để chỉ những cái gì kỳ quặc, khó hiểu, quái đản. Vụ Lâm Bưu bị triệt hạ quả là 1 «Chinoiserie» rát tấu. Lâm Bưu là đồng chí thân thiết nhất của Mao trạch Đông, là người đã vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ với họ Mao, được họ Mao chỉ định là người thừa kế sau này. Đúng 1 cái Lâm Bưu bị mất tích. Người thi bảo Lâm Bưu bị hạ sát, người thi bảo Lâm Bưu đi trốn máy bay bị rơi. Người thi bảo Lâm Bưu bị triệt hạ vì đã chủ trương thỏa hiệp với Mỹ. Nhưng tại sao sau khi Lâm Bưu bị triệt hạ chính Mao trạch Đông lại đón tiếp linh đinh ông trùm tư bản Nixon ? Người

NGƯ TỬ TƯ

CHUYỆN ĐỜI

**Tô Tân
và
«tiền cứ
hậu cung»**

Loạn thế độc thư
Bình thời luyện võ

CỒ THỦ

Biện sĩ Tô Tân, người thời Chiến Quốc, sinh trưởng ở Lạc Dương, cùng với người nước Ngụy là Trương Nghị theo học thầy Quý Cốc, được thầy truyền thuật «Tung Hoành»

Thành tài, Tô Tân bái biệt thầy xuống núi cầu công danh. Lâm biêt, Quý Cốc còn tặng thêm cho Tô Tân tập «Âm Phủ» do Khương Thái Công đời nhà Châu viết để lại, dặn Tô Tân khi gặp chuyện bẩn như ý, hãy mở sách này ra đọc lại.

Tô Tân trở về nhà, bán hết di sản lấy tiền làm vốn du thuyết các nước. Tô Tân may áo hờ cửa trắng, sắm xe ngựa ra đi, tin chắc với tài học sẽ được trọng dụng ở nước Tần. Vì họ Tô thấy nước Tần là quốc gia cường thịnh nhất, nhiều truong lai nhât trong lục quốc thời đó. Tô Tân tới Hàm Dương, thủ đô Tần Quốc, cầu yết kiến Tần Huệ Văn Vương đang chiến thuật thôn tính các nước, thống nhất Trung Quốc. Nhưng không may cho họ Tô, Tần Huệ Văn Vương tuy xét chưa đủ sức để phát động chiến tranh nên Tô Tân có gặp mà không được dùng. Ở lại Hàm Dương một năm, tiền bạc đem theo tiêu hết, lại mắc nợ nhà trọ, Tô Tân đành phải bán xe ngựa, bán áo cửa rách, đi giàn cỏ, lênh thêch trở về nhà.

Tháng Tô Tân thất bại trở về, cả nhà họ Tô đều khinh rẻ. Vợ Tô đang ngồi dệt thấy chồng về không thèm ngó ngàng tay, cha mẹ Tô không thèm hỏi thăm con. Tô Tân quá đói, đành phải hỏi bà chị xin ăn. Bà chị Tô

cho em bát cơm nguội. Tô chảy nước mắt nhưng cũng phải cố ăn. Chàng than :

— Làm sao dùn ông mà cha mẹ không coi là con, vợ không coi là chồng. Còn ra người làm sao được ?

Nhưng Tô Tân vẫn tin ở tài mình, chàng biết mình chưa gấp thời, và chưa thuyết đúng người mà thời, chàng bèn ở lại nhà, đóng cửa lại, mở rương sách ra tìm sách đọc lại. Chàng tìm được quyển «Âm Phủ» do thầy tặng và ngày đêm nghiên ngâm. Khi buồn ngủ, chàng dùng dùi nhọn tự đâm vào dùi, máu chảy ròng ròng, cho tỉnh ngủ và tiếp tục học.

Đọc hết sách «Âm Phủ», Tô Tân lại dời nhà đi du thuyết lân nàn. Lần này chàng không tới Tần nữa mà đi sang Triệu. Các nước Triệu, Tề, Hán, Ngụy đang sợ nước Tần cường thịnh, thôn tính nhưng chưa biết phải làm sao để kháng. Tô Tân đưa ra chính sách «Hợp Tung» kêu gọi các nước nhỏ hợp sức lại cùng đánh Tần. Một nước lẻ loi không thể đánh lại được Tần nhưng binh lực cả 6 nước hợp lại thì mạnh hơn Tần gấp bội. Vua Triệu nghe theo kế của Tô Tân, cấp vàng bạc, ngựa xe cho Tô Tân đi du thuyết các nước kêu gọi «Hợp Tung». Lần này họ Tô thành công. Chàng được mang ăn Tướng Quốc và được bầu làm «Tung Uộc Trưởng» đi khắp 6 nước tổ chức việc hợp tác chống Tần.

(Xem tiếp trang 58)

Sinh Viên trong thời chiến



- **Những vấn đề của Sinh Viên : Học để làm gì ? Tránh lính ? Võ tiền ?** **Đứ
anh của Sư Đoàn Sinh Viên Bảo Vệ Thủ Đô hồi Mậu Thân !!!**
- **Nữ Sinh Viên với hai việc : Học để lấy bằng và lấy... chồng !**

PHẠM NGA

Đại học phái sản. Tương lai đại học bế tắc. Cách mạng đại học v.v... Tất cả những lời cáo giác, những giải pháp đề nghị của các học giả, các chính khách đã không còn làm ai xúc động. Dù cho tất cả những tranh luận về một sự cứu vãn đại học đều có vẻ hợp lý nếu như khi bước vào phòng hội, người ta đứng quên nhân danh thực tế—nhất là cái thực tế được các bộ óc vĩ đại đem ra suy tưởng.

Và trong mọi lập luận, chiến tranh được lôi ra làm một tiền đề bất miệng đối thủ. Nhưng trên tất cả, cái tiền đề «Vì hoàn cảnh chiến tranh...» hầu như đã dập tắt mọi hy vọng.

Điều gì còn lại sau những cuộc bàn cãi ? Thưa là cái thực trạng hắc ám vẫn đe nặng trên đời sống

của đám sinh viên đang theo học, đã tốt nghiệp hoặc vừa mới bị vứt ra khỏi trường theo tiêu chuẩn mới.

Vậy xin mời quý bạn đọc tạm rời bỏ những bản cáo trạng, những cuộc hội thảo để đi thăm những anh chị «học trò già» cho biết sự tình,

Đại học là học đại ?

Trước khi nói đến các phân khoa, các viện đại học, xin hãy chào mừng một viên đại học mới toanh vừa mới mở cửa : đại học Trung Tâm Nhập Ngũ. Quả thật là vĩ đại tổng hợp được mọi phâu khoa Y, Dược, Văn Khoa... tất cả.

Tuy vậy, cũng có hai vấn đề chí phüz sự chọn lựa (nếu thời may) của các tân sinh viên. Đó là văn

một mờ, đuối trả về các đại học khác. Trong khi đó, các đại học này đang chờ cuộc đòn quân vĩ đại bởi hàng chục ngàn cô tú cậu tú đang háo hức chờ ngày mở cửa trường.

Nhưng học gì đây ?

Ngay những bậc phụ huynh ưu tú nhất về tương lai của con cái cũng không thể có một quyết định dứt khoát chọn một. Vậy thời, các cô tú cậu tú đã xô vào các lớp luyện thi về Y, Dược, Nha, Kỹ thuật. Đề rồi sau kỳ thi tuyển, trúng đậu học đấy. Nếu nhiều mũi tên mà chẳng trúng chim nào thì sẽ ghi danh ở các trường «võ tự do» Văn Khoa, Luật. Vậy đại học là học đại.

Trong kỳ sinh viên xòn xao nhập ngũ vừa rồi, có nhát bao

đề học để tránh lính và học để kiêm tiền.

Học để tránh lính

Xin dùng chữ «tránh lính» để bớt bi thảm hơn chữ «trốn lính». Vả lại việc trốn lính chỉ xảy ra khi cái đại học lớn nhất, tức loại đại học số 3 bắt ghi danh chữ các sinh viên cần những bốn đến 6 năm theo học trình để dự bị trốn lính, nên chỉ nên gọi là tránh lính.

Đây là đệ nhất vấn đề của các nam sinh viên. Vừa rồi nhà nước đưa ra tiêu chuẩn mới là nhầm lọc lại tài nguyên quốc gia, chỉ cho những thằng đồng 18 tuổi trở xuống mới được vào học đại học. Tuy nhiên, thằng đồng nào tuy là thằng nhưng cũng ngán đi lính và thằng đồng tuổi nhóc nào cũng già cỗi những suy nghĩ tránh lính.

Theo một sinh viên Triết, ý niệm con người là một hữu thể quý tử (phải chết) của Heidegger đã bị vượt khía nền triết học này truyền đến Việt Nam. Bị vượt bởi «Hữu thể trốn lính». Vâng, con người tất yếu là Hữu Thể trốn lính, vạy thời, ưu tư (souci) nén tăng của con người học trò hiện sinh phải là ưu tư tránh lính, trốn lính.

Chính vậy nên các phân khoa có học trình thật dài, hứa hẹn mấy chữ «biệt phái», «trung tập theo khả năng» cho sinh viên tốt nghiệp như Y, Dược, Sư Phạm, Nông Lâm súc, Kỹ sư Phú thọ được rất đông sinh viên ngán ngẩm nghe (đối với nam SV thì còn thêm vụ hoan linh lâu dài). Như học xong ra bác sĩ chỉ rờ rờ nghe nghe là hốt bạc, ai chẳng ham. Trong khi đúng lý ra, nay ở nước ngoài, ít người dám học bác sĩ vì đây là nghề hứa hẹn rất nhiều hy sinh, gian khổ !

Vậy Văn Khoa mà cũng đồng SV là một hiện tượng màu thuẫn chàng ? Nếu như vẫn có thành kiến Văn Khoa cũ là văn chương, thi phú ? Thưa không, trong Văn Khoa ban Anh Văn (để dành đào tạo những giáo sư Mỹ ngữ, ứng viên các ngành ngoại giao hay tệ lâm, sở Mỹ) có dân số gần phân nửa sĩ số SVVK.

Chỉ có một điều khó hiểu là 1 số chức vụ trong nhà nước hiện nay, từ Tổng thống đến Tỉnh trưởng đều do những vị xuất thân Kaki cả. Vậy tại sao trường Đại học chiến tranh chính trị không đạt khách cho lắm ? Nếu phải nhắc lại vấn đề tránh lính thì suy cho cùng

kỷ lục, lý do «Thời chiến» phải ngược lại mệnh đề «tất cả tân sinh viên đều ưu tư tránh lính». Đó là «Không phải tất cả các sinh viên đều học để trốn lính».

Học không tránh lính

Trong kỳ sinh viên xòn xao nhập ngũ vừa rồi, có nhát bao

đang một con số đúng là 40.l. số sinh viên hoãn dịch học văn. Riêng trường Luật đến 60.l. Nhưng số sinh viên hoãn dịch vì lý do học văn, tại Văn Khoa và Luật, không nhiều đến một phần tư số ghi danh. Phần nửa là nữ sinh viên, phần con lại là quân nhân công chức và một số sinh viên hoãn dịch gia cảnh, sức khoẻ hoặc bất cứ lý do nào khác, nghĩa là không (hoãn dịch vì lý do) học văn. Với các biện pháp mới của nhà nước các sinh viên này (trừ quân nhân) bị rung động một phen nhưng lại nhẹ nhõm, chỉ việc đổi sang cái nhãn mới «động viên tại chỗ».

Học để vồ tiền

Mục tiêu này chung cho 99.l. sinh viên, bất kể nam nữ, bị lính hay miễn lính, đã lính hay chưa lính. Do đó các trường đào tạo bác sĩ, kỹ sư, được sỉ bao giờ cũng rất đông tan sinh viên ngán ngẩm (đối với nam SV thì còn thêm vụ hoan linh lâu dài). Như học xong ra bác sĩ chỉ rờ rờ nghe nghe là hốt bạc, ai chẳng ham. Trong khi đúng lý ra, nay ở nước ngoài, ít người dám học bác sĩ vì đây là nghề hứa hẹn rất nhiều hy sinh, gian khổ !

Nhưng kỳ thi cấp đại học năm nay có phần khác thường. Sau việc đóng cửa ĐH, các trường theo guyễn tắc chỉ mở một khóa thi đặc biệt, duy nhất tức khóa thi ân huệ nhằm vào các nam SV bị gọi lính nhiều hơn là bá tánh SV. Do đó có hai tâm lý bi đát.

Những anh SV bị gọi lính thi đì trong tâm trạng chán nản, buông thả. Có đâu lên 5 hay thêm chứng chỉ thi cũng vào Thủ Đức. Nhưng vừa rồi lì ên bộ Quốc phòng Giáo dục lại ra một thông cáo làm một số anh ngã ngửa. Đó là anh nào đã thi đỗ để vào niên khóa 72-73 ghi năm chót của học trình thi được triển hạn về đi học tiếp cho xong, cụ thể là trường hợp ai học VK và Khoa học còn 2 chứng chỉ chót.

Tâm lý của các thành phần SV còn lại, nhất là nữ SV, lại nghĩ rằng họ có dự thi cũng chỉ làm con cờ thế, con vật tế thần, nhất định họ sẽ bị mấy thầy đánh rót đòn cho SV đi lính đậu trọn vẹn. Đến lúc quý vị tính nước khôn đó thấy đòn thi ra dễ, gác thi dễ bèn than trời «phải chi...»

(Xem tiếp trang 56)

ngach, phụ cấp bằng cấp.v.v..Vậy mà hiện nay tại VK, có một giai cấp rất hách đó là giai cấp các các cụ giáo viên xã ấp. Các cụ không bị động viên, cứ chia phiền nhau một ông coi luôn hai ba lớp ở nhiệm sở, đê lên Saigon đi cours đều không thua gì những SV thuần túy nhất.

Còn ai học vì kiến thức ?

Thời chiến, thời đó là nay mà ai nhận rằng mình học đại học để mở rộng kiến thức thì rất dễ bị gán cho cái mũ «quân tử Tau» nghĩa là cõi hủ, không thức thời, chậm tiến.v.v.. Ai cũng mê mẩn vì đời sống loạn lạc nên chỉ học về hai luật tối thượng là «tránh lính» và «võ tiền». Lỡ có thêm cái vụ hiếu biết, kiến văn chắc cũng không hại gì.

Còn những con người có thiêu chí hiếu học thật sự phải nhận là quá ít. Tâm lý cần phải hiểu biết thế nào đó để tránh lính và kiêm được tiền, luôn luôn hạ đo van cái tâm lý học để hiểu biết.

Đậu không vinh, rớt không nhục

Nhưng kỳ thi cấp đại học năm nay có phần khác thường. Sau việc đóng cửa ĐH, các trường theo guyễn tắc chỉ mở một khóa thi đặc biệt, duy nhất tức khóa thi ân huệ nhằm vào các nam SV bị gọi lính nhiều hơn là bá tánh SV. Do đó có hai tâm lý bi đát.

Những anh SV bị gọi lính thi đì trong tâm trạng chán nản, buông thả. Có đâu lên 5 hay thêm chứng chỉ thi cũng vào Thủ Đức. Nhưng vừa rồi lì ên bộ Quốc phòng Giáo dục lại ra một thông cáo làm một số anh ngã ngửa. Đó là anh nào đã thi đỗ để vào niên khóa 72-73 ghi năm chót của học trình thi được triển hạn về đi học tiếp cho xong, cụ thể là trường hợp ai học VK và Khoa học còn 2 chứng chỉ chót.

Tâm lý của các thành phần SV còn lại, nhất là nữ SV, lại nghĩ rằng họ có dự thi cũng chỉ làm con cờ thế, con vật tế thần, nhất định họ sẽ bị mấy thầy đánh rót đòn cho SV đi lính đậu trọn vẹn. Đến lúc quý vị tính nước khôn đó thấy đòn thi ra dễ, gác thi dễ bèn than trời «phải chi...»



Chấm thi hàm thụ

Tôi có một thằng em, trong những ngày hỗn loạn ngoài Huế, đã cuốn gói theo do n người lánh nạn vào Đà Nẵng, rồi thừa thằng xông lên nó đóng tuổi vội tại Saigon cho chắc ăn.

Nó đang theo học năm đầu đại học ngoài đó. Phai ba chân bốn cẳng di tản chiến thuật vào đây nó cầm như việc học hành thi cử đi doong rồi. Và giắc mơ trở thành ông quan khoa bảng của nó cũng vỡ tan sau những tràng súng của Bắc quân nó đi đét trên đất nước.

Nhưng nhờ hồng phúc, Trí Thiên đã vùng dậy và Tưởng Trưởng tuyên bố là ông sẽ giữ Huế vững như bàn thạch. Ông tướng cũng ra lệnh tái lập sinh hoạt binh thường, công chức eán bộ trở về làm việc và các trường học tổ chức thi cử dang hoàng coi sự rình rập của 4 sư đoàn Bắc quân như *«nơ pa»*. Kề ra trong lúc bốn bề còn dằng dẳng sát khí như thế mà Huế dám cho học trò vào lớp ngồi trả bài văn chương chữ nghĩa quả là chuyện *cát* đậm thấy ón. Nhưng ông tướng cầm vận mệnh quân khu cực bắc đã bảo đảm, thiên hạ cũng ráng mèo yên tâm.

Bởi vậy thằng em dù cử của tôi bèn anh dũng trở về Huế dự thi. Ngày nó về, Vi Xì bắt đầu phao kích lai rai. Nhưng không sao, nó vẫn hiên ngang tiên

về trường đại học, yên trí là thầy bạn đang tè tím đồng đủ ở đó. Nhưng đặt chân vào sân trường nó thấy vắng hoe. Sĩ tử chỉ có vài chục mạng, cứ bốn năm mạng độc chiếm một phòng thi lớn. Thầy ta cũng chẳng thấy đâu. Nó hơi ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ là chắc các thầy đang họp kín ở đâu đó để gữ cho đề thi thêm phần bí mật.

Khi đến giờ trọng đại, nó thấy ông cai trưởng lừng lững tiến vào phòng thi. Ông cai trưởng (hay phu trưởng cũng vậy) là khuôn mặt quen thuộc đối với sinh viên ở đây. Mọi người đều tưởng ông ta làm vệ sinh phòng ốc để việc thi cử thêm mũi sạch sẽ.

Nhưng không. Ông cai trưởng không làm vệ sinh thường thức. Chứng cứ là ông không cầm theo cái chổi chà. Trái lại ông ta cặp nách một cái phong bì dày cộm to tò bối. Phong bì niêm phong cẩn thận và có đóng dấu đỏ lòm của Viện Đại Học Huế.

Ông ta đứng ngay giữa phòng, đưa mắt *oai* nghiêm nhìn toàn thể sĩ tử (đâu chừng 4,5 trại). Rồi, ông xé phong bì cái rẹt và rút ra một *xấp* giấy quay ronéo đi phân phát cho thí sinh,

Thì ra ông cai trường phát đề thi. Đó là một cuộc cách mạng lón lao trong nền thi cử đại học. Đảm sĩ từ kinh ngạc quá đỗi, nhưng rồi cũng lắng làm bài và nộp cho ông cai trường vừa

chức. Hôm đó, ông ta đảm trách công tác khui đề thi kiêm giám thị coi thi. Có cậu sĩ tử đêm về nhà ngủ mãi chẳng được vì cứ thắc mắc lầm cầm rằng ông cai trường yêu dấu liệu có kiêm cả công tác chấm bài thi nữa không?

Sau đó, lũ sĩ tử mở cuộc điều tra và thu được kết quả như thế này:

Các bậc thầy khả kính đều di tản chiến thuật hết trơn. Mặc dù có lệnh của nhà nước phải tái đào nhiệm sở. Nhưng các thầy vốn cần thận, nhìn xa trông rộng, còn đang nghiên cứu tình thế nên chưa vội về lại mái trường xưa. Tuy vậy, quý thầy cũng lo liệu chu đáo cho sinh viên của mình. Ngồi tại Saigon, các thầy bỗng trào ra đề thi và gửi bảo đảm về Huế. Ở trường đại học chỉ có mấy vị thư ký và ông cai trường đáp lời kêu gọi của Tưởng Trưởng trả về làm việc. Vì vậy mới có cái cảnh ông cai trường phải kiêm nhiệm nhiều công tác giáo dục như nói trên.

Kề ra quý thầy tính toán như vậy là phải lắm. Trở về Huế dạo đó (cuối tháng 6-72) coi có mồi nguy hiểm. Nếu quý thầy rủi có mệnh hệ nào, quốc gia sẽ mất đi những vị trí thức khoa bảng tinh hoa của đất nước. Còn như các hạng thư ký, cai trường và sinh viên có làm sao đi nữa cũng chẳng hại chi cho quý thầy. Vả lại, các thầy cũng đã làm đủ bỗng phận nhà nước trao phó. Cũng ra đề thi rồi cũng chấm bài thi bằng... lối hàm thụ!

Đặc khu Học Chánh

Trên đây là nói về thi cử ở đại học Huế. Còn bậc trung học thì thi cử xóm tròn hơn nhiều, thầy có chấm thi và coi thi đều có mặt đồng đủ. Có lẽ vì thầy cô thuộc giai cấp trung học bằng cấp nhỏ hơn nên ít sợ chết mất danh khoa bảng như quý vị đại học sĩ ở Huế.

Tuy nhiên, di coi thi ở 4 quân khu về, thầy có lại mèo mặt than phiền những chuyện rắc rối. Mặc dù có nghiêm lệnh từ trên xuống, nhưng xem chừng năm nay các mán lòn xộn, hống hách, coi rẻ giám thi vẫn xảy ra lai rai. Cái cảnh thi sinh tay súng tay dao vốn đã trở thành truyền thống ở xứ ta kể sau ngày cách mạng thành công. Nay nếu chỉ dùng một thông tư liên bộ mà dọa nạt tài việc chấm dứt tình trạng vui mắt trên vừa khóc bè thực hiện lại vừa đáng tiếc vì làm mất đi một truyền thống vô biền, như vậy uổng làm. Nước ta có tới 4 ngàn năm văn hiến, bây giờ cộng thêm một luồng văn minh vô đạo nữa cho nó văn võ song toàn.

Chả thế mà hồi cuối tháng 7, ông Tổng trưởng Giáo dục đã thân chinh xuống tận Lai Khê thăm anh em sĩ đoàn 5 để thắt chặt tinh thần võ hữu nghị. Và khi đứng trước hàng ngàn họng súng M-16, ông Tổng đã tuyên bố với Việt Tân Xã về vấn đề thi tú tài nam nay. Chọn một đồn binh để nói chuyện học hành, *ngụ ý thật* là cao xa.

NGƯỜI XỨ HUẾ

Rồi khi bắt tay tướng tử thủ Lê Văn Hưng về Saigon, ông Tổng bèn cảm hứng ban hành một quyết định quân sự. Đó là việc thành lập Đặc Khu Học Chánh Thủ Đô.

Xưa nay, thiên hạ quen nghe nói đặc khu Rừng Sát, đặc khu Hải Yến, đặc khu 24 ở Kontum... Nghĩa là toàn của nhà binh cả. Nay lại có đặc khu học chánh. Nghĩa là lạ. Nhưng thật ra dụng ý của Bộ Giáo dục thâm sâu vô cùng,

Người điều khiển đặc khu học chánh là một chức sắc ngang hàng giám đốc. Nhưng bộ ta không gọi ông bằng giám đốc mà kêu là đặc khu trưởng. Nội cái danh xưng không cũng đủ làm ờn xuong sống mấy thi sinh nhà binh hết: dàn ba gai ở trường thi. Cái lợi thứ hai có lẽ là giới chức đặc khu trưởng, ông học chánh sẽ có quyền chỉ huy các quan nhà binh. Trong giới nhà giáo, có lâm vị đi động viên đã leo tui lon trung úy, đại úy rồi. Nay cho các quan úy ấy di coi thi chấm thi mà mặc đồ rắn ri mang đú bộ hoa lá cành lại deo tòn ten bèn không một cù súng thứ hai nữa thi cử gọi là oai phong lâm liệt ra gì.

Ngày xưa việc tổ chức thi cử của triều đình do bộ Lễ trách nhiệm, nhưng việc giám thi trường thi lại do binh lo liệu và được các quan đế, quan diệu đứng ra coi sóc với linh tràng gươm dáo súng ngồi. Sĩ tử nào lòn xộn là đem nọc ra phết vào chục trượng.

Nhờ vậy nay quay phim hoặc bắt nạt giám thi khó thể xảy ra dưới thời các cụ. Nay quan đặc khu trưởng học chánh có tái lập kỷ luật quân sự ở trường thi thì cũng chỉ là một cách trả về nguồn theo gương các bậc tiền bối, rất tốt.

Còn một mối lợi thứ ba là quan đặc khu trưởng học chánh sẽ tiện việc áp dụng kỷ luật quân đội đối với các nhà giáo quân nhân biệt phái (ông giáo nào mà chẳng là quân nhân?). Giáo sư nào lòn xộn hoặc viết lách nhảm nhở, phản chiến, cù lét bộ ta thi vị chỉ huy trưởng đặc khu học chánh có thể ký giấy nhốt vài chục cù hoặc thuyền chuyền đi đơn vị tác chiến ngay.

Xem thế quyết định thành lập một cơ cấu đặc set quân sự như Đặc khu học chánh thiệt là hay ho. Có lẽ Saigon mời chỉ là thí điểm xem chơi ra sao như kiểu các thí điểm bán gạo, bán đường lẻ của Tổng Cục Tiếp Tế ấy. Nay mai, nếu thành công (mà

nhắc chắn phải thành công) bộ sô cho thành lập nhiều đặc khu học chính khác nữa định kèn vào 4 vùng chiến thuật cho các tướng quân dễ điều động nhà giáo.

Thí sinh, bạn đã làm gì cho Tổ quốc

Từ mấy tháng nay, bom đạn nổ lung tung trên đất nước thì tại Saigon, người ta cũng treo lung tung cài khẩu hiệu nổi tiếng: «Tổ quốc lâm nguy, bạn đã làm gì để cứu nguy Tổ quốc?» Vì cài khẩu hiệu chỉ có một mà nhiều nơi dàn nhau treo quá cho nên tùy theo nơi treo mà thiền hạ trả lời bằng cách khác nhau.

Tiện đây chúng tôi cũng xin thưa rằng Saigon rộng lớn lắm, vị đặc khu trưởng e lo không xuể. Xin đề nghị phân ra nhiều chi nhánh cho dễ nắm vững, đại khái như là Đặc chi khu học chính chợ Vườn Chuối. Đặc chi khu học bánh cầu Ông Lãnh, hoặc Tiểu đặc khu học chính Bến Tau, Xóm Mới Gò Vấp, v.v...

Chẳng hạn như câu đó mà treo trước sở Thuế Vụ ở chợ Cũ thì người ta phải trả lời bằng cách nhào vô đó mà đóng thuế cũng là một cách cứu nguy bao tử của Tổ quốc, mặc dù bao tử chính mình không mấy yên ổn. Những tên nhà giàu trốn thuế có Ti vi xỉ vả, khôi lo.



giới thiệu sách

CÔ BÉ TREO MÙNG :

tác phẩm thứ tư được xuất bản trong vòng một năm của một nhà văn trẻ quen thuộc. Tập truyện đặc sắc và lôi cuốn nhất của Hoàng Ngọc Tuấn — Yêu thương và khát vọng của tuổi trẻ — Tri Đẳng xuất bản.

CHỨNG NHÂN CỦA MỘT THỜI ĐẠI

đã có bản tập truyện Hoàng Hải Thủ — Tân Văn ấn hành.

Đoản Thiện Đoản Quốc Sỹ TRUYỆN CỔ TÍCH và KỊCH

NHÀ XUẤT BẢN SÁNG TẠO đã cho bán tại các tiệm sách.

Gồm ba tập: SƠ LÙA (1956), HỒ THÙY DƯƠNG (1960) và TRÁI CÂY ĐẬU KHỒ (1963) đóng lại thành bộ, bìa cứng, Ngọc Dũng trình bày.

Các bạn đọc giả ở xa, xin gửi bưu phiếu 600đ. về cho Đoàn Quốc Sỹ, 338/60B Thành Thái, Saigon 5, sẽ nhận được sách gửi bảo đảm đến tận nhà.

Còn nếu câu trên được treo trước nhà bảo tháp giới nhà bảo bối đáp ứng bằng cách im lặng và hoan hỉ ngâm nga câu sấm:

«Mười tờ chết bầy còn ba,
Chết hai còn một, mới ra... bảo minh!»

Trường hợp cái biểu ngữ trên treo trước tòa đền chánh hay thị chính nào đó thì thành niêm râu đáp ứng bằng cách nói đuổi nhau trước phòng quản vũ mà nlop hồ sơ xin hoãn dịch. Xin hoãn dịch ở nhà lo bảo vệ vợ đẹp con thơ, để đặc công CS khỏi vào hiếp đáp, cũng là một thế cứu nguy vậy.

Nhưng còn cài khẩu hiệu «Tổ quốc lâm nguy...» mà lại nhè treo chình lình trước cửa trường thi thi thú thật kẻ viết bài này không hiểu nỗi ý nghĩa ra làm sao nữa. Người ta lo học lo thi mà lại hỏi mọc họng «Bạn đã làm gì cho Tổ quốc?» thì hóa ra chửi cha cái việc thi cử hay sao? Nếu thi cử cóc phải là cứu nguy Tổ quốc, vậy thi còn bày vẽ làm gì!

Nói thi nói vậy chứ thực tình thiên hạ còn mê bằng cấp lắm. Chả mê thi ai dại gì mà đi thi, đòi khai lại còn chạy chọt cửa hậu nữa.

Thực tế thì cái mảnh bằng dù là trong thời buổi B.52 nô long trời lờ đất này cũng vẫn còn ích lợi lắm. Đ López được tú tài thì có quyền đợt lệ trong hàng ngũ sinh viên sĩ quan.

Rồi thi cảnh gà chiến bơ hoặc bình ba, buồn chết. Đằng nào cũng ác ê cứu nguy Tổ quốc nhưng cứu nguy với các loa chuẩn úy coi vậy mà vẫn lên tinh thần hơn.

Còn đối với các thí sinh cấp đại học, dù thèm chứng chỉ nào cũng chỉ căm một lứa chuẩn úy, nhưng ông nào cũng thích làm chuyến tàu vội để chứng chỉ nào hay chứng chỉ ấy. Cơ lẽ để bỏ vào ba lô làm kỷ niệm.

Cũng vì ham bằng cấp như thế mà vừa rồi đã xảy ra vụ mấy ông cảnh sát đài bộ Giáo Dục cho thêm điểm như thí sinh quân đội. Các ông bạn dân ấy lý luận rằng họ cũng ngày đêm đệt giặc ở thành phố, cũng tốn sức lao động lắm, không đủ thi giờ học thi nên Bộ phải «pha - vỡ» thêm điểm cho công bằng.

Về cái khoản này, người viết bài xin có chút ý kiến:

Trong lúc giặc đánh rần rần như hiện nay, mấy ông nhà binh tác chiến lo giữ đòn giữ đất chưa đủ còn ai lo về thành phố dự thi? Chỉ còn lại mấy ông lính văn phòng là có đủ thi giờ là tà học, tà tà đi thi. Ngồi ở văn phòng có thể tia bớt giờ công vụ mà học bài đã là một cái lợi. Lại thêm dạo này cấm trại liên miên, đêm đêm khởi phục vụ bà xã, đưọc vỗ trại thấp đèn nhà nước học suốt đêm khỏi lo tiền điện. Việc «pha - vỡ» điểm cho lính kiêng (người viết bài này cũng là lính kiêng đây!) xét ra...sướng hơi nhiều đấy nhé!

NGƯỜI XÚ HUẾ

NGHỀ BUÔN BĂNG CẤP

■ Những thủ đoạn gửi gắm, thi gian xưa và nay

— CHU THU GIANG

Kỳ thi tú tài hai vừa rồi tương đối ít tai tiếng. Việc nỗi bật nhất là bài toán của ban B bị coi là quá khó mà người ta đồn tác giả là một thanh tra khảo thí có ý muốn «choi» đám giáo sư toán mờ của đài coi nhẹ mà không dạy phần ấy; Và các giám khảo toán bức túc, bảo nhau đã thế thi cứ chấm thật gắt gao để hậu quả có ra sao thì ra; rồi cuối cùng, như một tuồng hát có nhiều tình tiết bi đát éo le nhưng có hậu, tỉ số thí sinh thi đậu vẫn cao mặc dầu làm toán đã không ra mà còn bị chấm gắt. Người ra đề, người chấm và đám sĩ tử như thế đều được thỏa mãn: Và việc đê toán khó làm dư luận xốn xao mấy bữa cũng không thè coi là việc tai tiếng. Tai tiếng mà người ta thường chú ý ở mỗi kỳ thi mấy năm gần đây là sự mua bán bằng cấp đã thành một vết đen khủng khiếp trong ngành giáo dục khiến cho ngành này vốn được coi là nơi trong sạch nhất cũng được phê hai tiếng «điểm», và có thè ngang mặt cạnh tranh với bất cứ ngành nào khác của quốc gia về phương diện hối lộ, bè phái, tham nhũng. (đi nhiên thành tích tạo được không chỉ hoàn toàn do thi cử mà còn nơi các dịch vụ khác, như du học chẳng hạn),

Tệ đoan thi cử

Thật ra tệ đoan về thi cử

không Phải là mới mẻ gì, nó có một lịch sử dài, ít nhất cũng bằng lịch sử thi cử ở xứ này (thi cử về «tân học», kè từ Pháp thuộc). Có tệ đoan ấy vì trước hết thi cử tự nó đã là một tệ đoan của việc học hành, và bằng cấp là một tệ đoan của xã hội. Chưa cải cách hoặc cách mạng được tinh thần của học vấn, quan niệm về thi cử và giá trị của bằng cấp như đã có từ thời Pháp thuộc và vẫn sống dai dẳng cho tới ngày nay thì các tệ đoan về thi cử sẽ luôn luôn là một b้อง ma không khi nào rời khỏi các làng thi.

Ngày xưa hình thức thông dụng nhất là gởi gắm cho các quan trường. Ngày mà kỳ thi Tiểu học là một biến cố lớn cho cả một tinh và số thí sinh còn rất thưa thớt, gởi gắm được cho một quan trường thì kè dã có nhiều hy vọng lắm. Thầy tôi ngày xưa là một giáo học, sau nhiều năm học ở Huế ông được bồ đi dạy ở một tỉnh miền Nam Trung Việt, và ngay kỳ chấm thi đầu tiên lại được đài về chấm tại Huế. Đây là một kỳ thi Tiểu học vào những năm 1920. Xe lửa vừa đến ga Huế, ông đã thấy rất nhiều bộ mặt quen thuộc lố nhố dưới sân ga, những bạn bè già trẻ mà ông quen biết trong suốt những năm tro học tại đất Thần Kinh. Người

chợt hiểu. Một cách thật cay đắng cho cái tâm hồn đầy lý tưởng đầy tin tưởng vào cái thiền chúc giáo dục của ông hồi đó. Đón chờ tại sân ga, mồi mọc về nhà, tỏ lộ tình cảm và lòng tốt của bạn bè... Tóm lại chẳng qua là vì cái hăng tiếu học. Người ta đã chen nhau mà tranh thủ quan trường!

Câu chuyện ấy, thầy tôi kể cho chúng tôi nghe như một bài học. Thứ nhất là về cái cảnh bon chen danh lợi. Huế là chốn kinh đô, nơi người ta thấy rõ nhất tác dụng của bằng cấp đối với hoạn lộ, qua nhiều thế hệ mờ ảo công danh trở thành một loại mờ ảo truyền thống. Người ta mê say, người ta xoay xở, và trên đường học vấn người ta biến thành con ngựa bị che mắt chỉ thấy có một đường là con đường làm quan. Thứ nhì là phải coi những tình cảm của người đời đối với ta, thứ nhất nếu ta là giám khảo và tình cảm ấy lại này nở đúng kỳ thi.. «Bắt đầu từ mùa hè đó, thầy tôi nói, đi chấm thi tại Huế không bao giờ tao ở nhà một người bạn nào.—Thế thầy ở đâu?—Tao ở đờ.»

Bảng giá...bằng cấp ngày nay

Đối với ngày nay chuyện gởi gắm như trên trở thành quá xưa và lạc hậu nữa. Ngày nay tổ chức thi cử là một công tác lớn lao đòi hỏi sự điều hành thật khoa học như trong một con số trong một từng con số, giám khảo biến thành một cái trực cho bộ máy chạy đều. Chuyện gởi gắm đơn lẻ vì vậy có tính cách quá tiêu công nghệ chẳng có «ép phê» gì, tuy thế người ta vẫn thấy xảy ra luôn luôn. Ông A có đưa con đi thi, gấp ông bạn B chấm thi, mừng quá:

— Trời ơi may mắn quá anh chấm trúng Trung Tâm con tôi.

Thế nào anh cũng ráng giúp đỡ cho cháu nghe.

Ông B thừa biết chẳng giúp đỡ gì được vẫn cứ nói cho qua chuyện và cho vui lòng người bạn:

— Tôi sẽ cố gắng... Anh cho tôi tên và số báo danh của cháu.

Ông A mừng rỡ vội rút bút ra ghi ghi chép chép một cái tên và 1 con số mà ông giám khảo B khi vừa nhận lấy đã cảm thấy nó lẳng lặng mù mịt trong đám thí sinh trùng điệp vô danh.

Đó là một lối giao tế mà chơi. Đó không phải là làm ăn. Thời buổi này mảnh bằng có mảnh lực xoay hướng cả một đời người, từ cửa tử đến cửa sinh, từ chỗ thấp đến chỗ cao, từ trong quốc nội tận đất chiến tranh đến những chân trời xa lạ thành thời an bình trên thế giới, vì cái mảnh bằng nó có bùa phép ly kỳ như thế nên nó có giá lắm. Cái giá của nó không phải là mươi ngày dẫn giám khảo về nhà để cung phụng cơm nước. Nó có một bảng giá hẳn hoi (xin nhớ là bảng giá tiền chứ không phải là bảng giá trị),

lên xuống tùy trường hợp, tùy mức độ thỏa thuận v.v... Xin kè từ nhẹ tới nặng.

Đầu tiên là mấy anh làm ăn lè. Đây là lối cõi diền: Giám khảo coi trước tuồng chữ của thí sinh, đọc trước bài nháp, dặn dò riêng một vài dấu hiệu trong bài thi, khi chấm may mắn gặp phải thi phết điểm lên cho kha khá. Gặp chính hệ số cao mà như thế thì mười phần có hy vọng được bảy tám. Và số tiền 50 ngàn được hứa xem như đã nắm được ba bốn chục.

Làm ăn lè còn có một lối Ma lanh hơn, nặng tính cách «đi buôn không vốn». Giám khảo tìm cách xem điểm thật sớm và khi thấy đương sự X đã thực sự đậu rồi thì phi báo với gia đình tên X là hắn đã rớt. Tuy nhiên tình trạng còn có thể cứu gở được, có bốn chục việc này xong ngay. Gia đình tên X còn cách nào để nói tin hay là không tin, hành cảm thấy mình rất may mắn để được biết sớm điều đó, vội giao tiền cho ông giáo di «lè». Quả nhiên X đậu, ông giáo đám thành một thứ ân nhân cho gia đình đó lắm

Làm ăn có tổ chức

Như trên đã nói thi cử ngày nay được tổ chức như một guồng máy không lồ. Muốn đổi Phó với 1 bộ máy phải có một bộ máy khác: tuy chính là lối làm ăn có tổ chức, có hệ thống, khác hẳn lối làm ăn lè lạc hậu trên kia.

Trước tiên nhóm đầu não được thành lập gồm nhiều giáo chức «nhiều năm kinh nghiệm trong nghề», có nhiều đường dây liên lạc mật thiết với Nha Khảo Thi. Nhóm sẽ chọn địa bàn hoạt động, các hội đồng thi tại Saigon chẳng hạn. Nhóm sẽ biết rất sớm danh sách giám thi, giám khảo kỳ thi sắp tới được ấn định bởi Nha Khảo Thi, dĩ nhiên biết tên luôn các vị Chánh Phó chủ khảo. Mỗi Phó chủ khảo sẽ làm trưởng một Trung tâm thi. Nếu phó Chủ khảo là người của «đáng ta» thì không nói làm gì, nếu không phải thì bắt đầu công việc móc nối, vai trò người trưởng trung tâm rất hệ trọng cho công tác. Trưởng Trung Tâm sẽ phân phối giám thi hành lang và giám thi ở các phòng là các nhân vật then chốt cho những diễn biến sẽ xảy ra. Ta ví dụ tại Trung Tâm Z Tú Tài 2, Ban B, mọi sự bố trí người đã xong. Nhóm đầu não, ta tạm gọi là Ban Tổ chức, cũng đã có những đường dây liên lạc với những ai muốn

nhập cuộc. Anh A muốn u để đi du học, bày tỏ ngay, anh B cần có bằng để vào Đại học khôi nhập ngũ, bốn năm trăm v.v... Đến ngày thi ví dụ A sẽ ngồi phòng số 3 thì ở phòng đó sẽ có ít nhất một giám thi của tổ chức và hành lang trước phòng đó sẽ có một giám thi hành lang của tổ chức. Giờ thi toàn, chuông reo, làm bài, tên A sẽ làm như thường, nhưng độ vừa giờ hay 45 phút sẽ đứng lên



THƯA ÔNG! ÔNG VƯỜ NUỘT LÔN CÁI KHẨN LÀU TAY RỒI, ĐÂY MÌ LÀ TỔ HỦ TIỀU.

nộp bài đi ra. Tại công trường sẽ có người dẫn hàn đến một căn nhà gần đó để làm bài lần thứ hai, tức là chép lại

trên giấy thi một bài giải và một bài giáo khoa làm sẵn hết sức hoàn hảo. Chép xong sẽ có người chuyển vào trường, thường là lúc gần

hết giờ kẻ ra người vào lắp nắp,

đưa cho giám thi hành lang, người

này mang đến phòng số 3 đưa cho

giám thi phòng. Công việc còn

lại của giám thi phòng rất là đơn

giản. Lấy bài cũ của tên A ra xé

bỏ, thay bài mới vào, ký tên đàng

hoàng. Bài nào cũng làm kiểu này

thì khó mà không đậu xu được!

mà đậu một cách an toàn chắc

chắc thiên hạ dù có nghi ngờ cũng

không thể bắt bẻ vào đâu. Cứ

theo cách này người ta có thể

phát bằng cấp cho một số đông

người mỗi kỳ thi, từ hàng thứ

nhất đến han ưu, muốr thử nào có

thứ này, miễn tiền nong cho sòng phẳng.

Và Ban Tổ chức cũng rất sòng phẳng với các công tác viên chẳng hạn giám thi Phòng mỗi khi đòi một bài được trả 50 ngàn đồng.

Cách trên đây là tổ chức một hệ thống thi cử gian bên cạnh một hệ thống thi cử. Nó đòi hỏi các người điều khiển một khả năng tổ chức rất cao, quen biết nhiều, giao tế và móc nối giỏi. Chắc chắn là kiếm được nhiều tiền, nhưng không phải là không khó nhọc.

Không đi thi mà vẫn có bằng?

Nhưng chúng ta có thể tưởng tượng không nộp đơn, không đi thi mà vẫn có bằng? Chuyện lý kỳ đó đã xảy ra ở xứ ta. Thật ra



MỘT LỐI CHIA SẺ

MỘT VÒNG THẾ GIỚI

những chuyện thuộc loại «thâm cung bí sử» thi sức mẩy mà người ngoài biết được Một ông chánh Chủ khảo khéo kỳ thi hoàn tất, ký dưới danh sách thí sinh thi đỗ tại Hội đồng của ông, nộp cho Nha Khảo Thị rồi xách vali về quê Ông không ngờ danh sách ấy sau đó lại có thè sinh sôi này nở ra thêm một số tên nữa, cũng trong một bản quay ronéo có chữ ký của ông đàng hoàng Người ta dựa trên bản mới để viết chứng chỉ, thế là một số «ma» bỗng dưng có bằng tú tài Hình như có người dùng tờ Stencil quay lần thứ nhất cắt thêm một số tên mới để quay lần thứ nhì Vụ này vỡ lở là do lời của một cơ quan nhận đơn xin việc yêu cầu dò lai chứng chỉ với danh sách trúng tuyển Rủi thay chứng chỉ lại là chứng chỉ ma mà danh sách trúng tuyển đem ra để dò là bản thiệt, bản thứ nhất Vụ này báo chí có đăng một hồi sau không biết đã đi tới đâu Loại gian lận này đúng là tận căn, và có nhiều tinh cách ảo thuật, ma quỷ

Ở trong còng lầm điều hay

Việc gian lận thi cử, buôn bán bằng cấp tự nó vốn là chuyện bí mật, người ngoài biết được ít nhiều chỉ là do may mắn, tình cờ Hắn ở trong còng lầm điều hay, nhưng dẽ gì biết hết!

Kỳ Tú Tài 2 vừa rồi cho tới nay chưa nghe ai bàn ra tán vào gì về việc buôn bán và hy vọng sẽ chẳng có vụ nào quan trọng Được biết năm nay ông Phụ Tá Tông Trưởng, Giáo Dục trực tiếp lo lắng việc thi cử và ông đã có những biện pháp cố gắng ngăn ngừa việc...tự do mậu dịch :

— Một nhóm người thiện chí, trong sạch được ông Phụ Tá cử xuống tăng cường cho Nha Khảo Thị trong công tác phòng gian bảo mật :

— Các Giám thị Hành Lang được bố dụng từ trước để tránh sự cát đặt người của các phe nhóm buôn bán.

— Các Giám thị Phòng được

bắt thăm chờ không do Trưởng Trung Tâm cắt cử.

— Trưởng các khu Học Chánh cũng được giao phó việc kiểm soát nganja các vụ gian lận

Ông phụ tá vốn xuất thân từ nghề giáo chứ không phải là một nhà giáo dục bất đắc dĩ nên hy vọng cái nhìn, lối chǎn mạch và phương pháp chữa trị con bệnh gian lận thi cử của ông sẽ đúng Nếu ông thành công thì quả cái tên (Nguyễn) Thanh Liêm của ông đã ảnh hưởng tốt lên cái tiền đồ thi cử của xứ ta vậy.

XXX

Thực ra không thể tách rời việc học hành thi cử ra khỏi bối cảnh chung của cả nước Trong lúc trên dưới lén nhỏ, mọi ngành mọi việc đều bị đồng tiền, lòng tham chi phối mảnh liệt, và mọi hành động, lương thiện hay bất lương, đều quy chế vô chô kiém tiền, mà bắt nhà giáo phải luôn luôn nghiêm túc, trong sạch, lý tưởng thi không thực tế chút nào Cũng tội nghiệp cho họ chư Hãy biết tha thứ cho họ khi họ cát giọng hòa theo điệu đại hợp xuống của xã hội chung quanh Hãy tự hỏi tại sao lại có những người bỏ bạc triệu ra để mua cái bằng Họ là ai, sao nhiều tiền thế, mảnh giấy ấy là cái quái gì mà lại mua mắc giữ vậy? Những người giáo chức gian lận bán bằng chắc tự cảm thấy chỉ là những người thợ gപn chđ tạo cái bằng thôi, còn ý nghĩa của nó thi mặc xác nó, từ lâu nó không còn nằm trong tầm tay của người làm giáo dục, nó đã tđ thành phi giáo dục, phi nhân nữa là khác

Tôi không dám phê phán Tôi chỉ xin mọi người hãy đặt vấn đề trong cái toàn thể và một giải quyết cũng phải đi từ toàn thể



1 GIA ĐÌNH KIỀU MÂU?

CHU THU GIANG

HOA KỲ:

Ai sẽ đứng phó cho Mc Govern

Ngày hẹn qua rồi nhưng Thượng nghị sĩ George S. McGovern, ứng cử viên Đảng Dân Chủ vẫn chưa kiếm được người đứng phó cho liên danh Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống tháng mười một tới đây Đó là ngày thứ ba, ngày họp của đại hội đại biểu Đảng dân Chủ để làm một việc có tính cách hình thức để chuẩn nhận ứng cử viên phó Tổng Thống, thay thế người mà họ đã đồng ý từ trước là TNS. Thomas F. Eagleton.

Eagleton đã rút lui khỏi vai trò này tuần trước, sau hơn 10 ngày sôi nổi vì lời tiết lộ là khoảng các năm 1960, ông ta bị bệnh thần kinh và có chạy điện. Dự luận báo chí cũng như các bộ tham mưu của hai ông đã bàn tán rất nhiều cuối cùng chịu không nỗi áp lực của Đảng, Eagleton Phải tạm biệt.

Mc Govern bèn nhìn quanh xem thử có ai Danh sách rất dài và rất nhiều nhưng dường như ai cũng không có vẻ ham muốn chức này. Mà Mc Govern cũng còn kén chọn, đưa ra điều kiện chứ không phải không. Điều kiện của Mc Govern là ứng cử viên Phó Tổng thống Phải có chung chính sách, quan điểm về các vấn đề quan trọng quốc tế và quốc nội : Đặc biệt là chính sách đối với chiến cuộc Việt Nam Ông phó còn phải bồ túc cho ông chánh như là phía tôn giáo, nguồn gốc, giao dịch v.v...

Thế két củ Mc Govern là những người ông ta mời, chính thức, đều lắc đầu. Bên cánh cửa nhóm cấp tiến có Edward Kennedy, người em út của John Kennedy lại một lần nữa, lắc đầu Kennedy nhất quyết không ra năm nay mà nếu có ra, vụ làm chđ cđ thư ký Mary Jo Kopechne chưa được dự luận bỏ quên Người anh em rđ của Kennedy là Sargent Shriver,



TRONG ĐÁM NÀY CÓ AI MUỐN ĐỨNG PHÓ?
Eagleton : Thời rồi. — Humphrey : Không. — Muskie : ?

trước đây là giám đốc Đoàn Hòa Bình cũng lắc đầu.

Nhóm bảo thủ hơn của Đảng, những ứng cử viên chuyên nghiệp có TNS. Hubert H. Humphrey đã từng đứng phó cho T.T. Johnson và ứng cử viên thất cử năm 1968 và TNS. Edmund Muskie, đứng phó cho Humphrey kỳ bầu cử năm 1968 Cả hai đều từ chối Khó khăn đến nỗi người Mỹ ít tin đị đoàn cũng nói là chđ đứng phó đó có huống

Trong nỗi khó khăn đó, Mc Govern đã trách móc Đảng không giúp gì được cho ông ta McGovern đã phải tham khảo ý kiến của cựu tổng thống Lyndon B. Johnson về vấn đề này nhưng Johnson vốn là người thù phạm họ thay chiến tranh, không tra gì Mc Govern nên chắc chắn không giúp gì cho Mc Govern Mc Govern tiếp xúc với các lãnh tụ chính trị và nghiệp đoàn trong nước để kiểm một v ài khuôn mặt hấp dẫn khác nhưng dường như cũng không có kết quả cụ thể.

Mc Govern còn trách Đảng để cho ông quá ít thi giờ trong việc kiểm người đứng Phó Tuần báo US News And World Report tiết lộ rằng Mc Govern chỉ được có vài giờ để chọn Eagleton nên không thể hiểu hết cuộc đời và sự nghiệp của ông này Do đó mới có sự lùn cung xảy ra Và lần này Mc Govern lo sợ nhất là quá khứ của người được chọn Nhưng các tay chuyên nghiệp lại thấy xalà đứng phó cho McGovern không được lợi gì

Vì thật ra đường lối phản chiến của Mc Govern thật là hấp



KHÍ DỰA BÉ ANH HƯỞNG PHIM KIÊM HIỆP
- MÀ TIẾN TỐI 18/3 NGÀY THÌ ĐƯỜNG TRẠCH VƯƠNG VŨ NÀY
TẠI SAO KHÔNG & NÓI TRƯỚC

dân đối với một số thanh niên, giới trẻ nhưng không hấp dẫn đối với đại đa số dân Mỹ. Mới đây đề nghị cắt 4 tỷ trong dự luật chi tiêu quốc phòng 20 tỷ với Mỹ kim của Mc Govern tại Thượng Viện bị bác làm người ta nghĩ ngờ tương lai của chương trình hạn chế chi phí quốc Phòng để phát triển xã hội của ông ta.

Ngày tranh cử gần kề và sẽ bắt đầu tháng 9 nghĩa là sau ngày Nixon được Đại Hội Đảng Cộng Hòa đắc cử tại Bờ Biển Miami. Dân chủ có vẻ lúng túng. Nợ năm 1968 vẫn còn. Việc quyền tiền cho cuộc tranh cử bị chậm trễ vì vụ Eagleton và việc thay đổi ứng cử viên phó tổng thống. Vì vậy tương lai của Mc Govern không có gì sáng sủa cho lắm.

Kỳ bầu cử năm nay còn không được vui nhộn kỳ 1968. Thủ Đốc Wallace không ra như là ứng cử viên của Đảng Độc Lập Hoa Kỳ. Wallace từ chối, nói vì lý do sức khỏe. Đảng Cấp tiến Hoa Kỳ đắc cử Bác Sĩ Spock, chuyên viết sách dạy cách nuôi con non tranh cử T.T. Các bà

mẹ có con nhỏ chắc chắn bỏ phiếu cho B.S. Spock.

NHẬT; Tanaka đi Bắc Kinh

Trong tuần lễ này, Nhật bản sẽ loan báo ngày mà nhiều người Nhật chờ đợi từ cả năm nay, kể từ khi T.T Hoa Kỳ Richaw M. Nixon qua Hoa Lục—ngày Thủ tướng Kakuei Tanaka lên đường viếng thăm Bắc Kinh. Đó là ngày Nhật bản có thể đặt vấn đề ban giao với T.C. dù chính thức hay không, để các hàng hóa của Nhật có thể bắt đầu đỗ vào Trung Cộng.

Nhật bản, một nước sung mãn kỹ nghệ, từ lâu nhìn Trung Cộng với 800 triệu dân như là miếng mồi ngon lành, một thị trường nguyên trinh thật hấp dẫn đang bị các cường quốc tây phương xâm lăng. Nếu Nhật chậm chân chắc không còn gì. Vì vậy, quốc hội Nhật cũng như dân chúng và nhất là thương gia đã thúc dục cựu thủ tướng Eisaka Sato móc nối với T.C. ngay sau khi Hoa Kỳ sáp nhập Nhưng việc bắt

Sato lúc đó, bị coi như là đồng minh cật ruột của Hoa Kỳ và nhất là của Trung Hoa quốc Gia. Vì thế Chu Ân Lai nhất định không nói chuyện với chính phủ Sato, mặc dầu Sato đã hối lỗi xin lỗi các chuyện cũ hứa hẹn nghe theo những đòi hỏi của Trung Cộng đưa ra. Chu Ân Lai chỉ muốn nói chuyện với người mới: đó là Thủ tướng Tanaka, kể vị Sato giữa tháng 7 vừa qua.

Mục tiêu quan trọng nhất của Tanaka khi lên cầm quyền là thể hiện ý nguyện của Đảng Tự Do Dân Chủ và của kỹ nghệ gia Nhật là móc nối với T.C. Vì thế ông ta đã vời những người cộng tác đã từng giao thiệp với T.C. như Masayoshi Ohira (ngoại trưởng) Takeo miki (bộ trưởng không bộ) để lo thực hiện mục tiêu này. Tanaka tuyên bố chấp nhận hơn năm nguyên tắc sống chung hòa bình của T.C. và ba nguyên tắc như lề điều kiện để bang giao do T.C. nêu lên.

Một trong các điểm khó khăn nhất là mối liên lạc giữa Nhật bản và Đài Loan. Hai nước đã từng ký kết thỏa ước thân hữu và an ninh hỗ trợ và là đồng minh cật ruột từ hơn 20 năm nay. Mỗi giây liên lạc đó sẽ đứt, theo lời Ngoại trưởng Ohira, «trước ngày Nhật bản thiết lập bang giao với T.C.» Thật ra Nhật bản bị ở thế kẹt giữa chính sách mới của Mỹ và áp lực của cả hai bên: T.C. và THQG. Lẽ dĩ nhiên là áp lực, sức hút của T.C. mạnh hơn.

Lúc đó, Nhật bản sẽ thừa nhận T.C. như là «chính phủ hợp pháp đại diện cho toàn dân Trung Hoa và Đài Loan là thành phần bất khả phân của T.C.» như Hoa Kỳ và nhiều nước đã từng làm.

Theo chương trình, Thủ tướng Tanaka sẽ đi Bắc Kinh sau ngày gặp Tòng Thống Hoa Kỳ tại

Hà Uy Di vào cuối tháng này. Chính vụ đi Bắc Kinh làm cho 2 bên gặp nhau sớm hơn dự định. Lúc trước định là đầu năm tới sau khi Nixon đã chính thức đắc cử Tòng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai. Hai bên sẽ bàn đến việc làm sao giúp cho Nhật bản gỡ được thế kẹt với Đài Loan.

Với Mỹ Nhật còn nhiều chuyện đe bàn. Vụ buôn bán với Mỹ là quan trọng nhất, bị kẹt từ khi Nixon loan báo những khoản phụ thu làm hàng Nhật cao hơn trên thị trường của Mỹ gây khó khăn rất nhiều cho Nhật bản. Mỹ vốn là thị trường quan trọng nhất của Nhật. Bù lại, vì Nhật là một cường quốc, ít ra là về phương diện kinh tế, ở Viễn Đông nếu mọi vấn đề liên quan đến vùng này Mỹ phải bàn với Nhật, kè cẩn vụ VN.

Vì vậy các chuyến đi của Tanaka qua Hà Uy Di hay qua Bắc Kinh đều liên hệ đến các vấn đề của vùng miền đông: Đài Loan, Việt Nam Nhưng nước lo ngại nhất lại là Nga Sô, một đại cường của khối Cộng Sản, thù địch với Trung Cộng. Chắc chắn người ta sẽ thấy Nga Sô với vàng tiếp xúc với Nhật bản để bàn soạn đến việc hợp tác với Nhật để hóa giải áp lực của sự liên kết Nhật Hoa trong tương lai.

Nhật bản, cho đến nay sẵn sàng nói chuyện với Nga Sô. Điều kiện của Nhật đưa ra: Nga phải trả các đảo ở phía Bắc cho Nhật, Nhật nói: Mỹ đã giao hoàn đảo Okinawa và đòi Nga phải làm y như vậy. Và đó là thế kẹt của Nga.

CẮM BỐT Matak, In Tam tẩy chạy bầu cử

Với sự tẩy chạy của hai đảng chính trị đối lập quan trọng nhất

là CỘNG HÒA và DÂN CHỦ, cuộc bầu cử quốc hội Cộng hòa Khmer ngày 3.9 tới đây chắc chắn là buồn tẻ. Vì chỉ còn người của đảng Xã Hội Cộng hòa, đảng của Tòng Thống Lon Nol hiện đang cầm quyền, tung hoành một mình giữa chợ vắng người.

Cả hai đảng đối lập tố cáo sắc luật tổ chức bầu cử mới được ban hành là «trái hiến pháp, phản dân chủ» và cho là «năm đêm lại đa số ghế trong Quốc hội cho người của Lon Nol. Đảng Cộng Hòa của nguyên Đại Tướng Siemoweth Sirik Matak mới đây là cánh tay mặt của Tòng Thống Lon Nol còn tuyên bố là «không tín nhiệm» chính phủ Lon Nol và từ chối không tham gia cuộc bầu cử.

Đây là cuộc bầu cử 126 ghế trong Quốc hội để thay thế cho Quốc hội bầu lên từ năm 1966 bị giải tán từ tháng 10, 1971. Toàn quốc có 61 đơn vị tuyển cử, mỗi đơn vị có từ 1 đến 2 hoặc 3 ghế tùy theo lớn nhỏ và được bầu theo liên danh của người do Đảng đề cử ta. Đảng nào được nhiều phiếu nhất tại đơn vị sẽ được hết ghế của đơn vị đó.

Các chính trị gia đối lập cho rằng Lon Nol đã chia đơn vị thế



SIRIK MATAK, LON NOL : Thuở đó, qua rồi.

nào cho đảng của ông ta được đa số. Như những nơi chính quyền không được sự ủng hộ của dân chúng, chính quyền buộc phải có hàng chục ngàn cử tri mới được một dân biểu, trong khi những nơi xa xôi chỉ mấy trăm cử tri cũng đã được một dân biểu. Ví dụ như thủ đô Phnom Penh 400.000 cử tri, chỉ có 10 ghế so với số 400 cử tri của nhiều đơn vị khác.

Sirik Matak, nay là tông bí thư của Đảng Cộng Hòa còn tố cáo Lon Nol áp lực các công chức bỏ phiếu cho người của Đảng xã hội Cộng Hòa và di chuyển quân nhân đến các vùng không được ủng hộ một việc mà chính Matak và In Tam, nguyên chủ tịch Quốc hội ứng cử viên Tòng thống (thất cử) trong kỳ bầu cử mới đây tố cáo trước TCPV Campuchia.

In Tam là chủ tịch của Đảng Dân Cử người rất được dân chúng mến chuộng bởi Lon Nol sửa sai luật bầu cử. Ông ta cùng với Matak gửi cho Lon Nol một bức thư đề yêu cầu sửa đổi một số điều khoản trong sắc luật nhưng đường như Lon Nol đã từ chối. Dù không tham gia cuộc bầu cử, hai đảng này cũng còn hoạt động mạnh để

vận động dân chúng tẩy chay luôn cuộc bầu cử.

Bộ ba Lon—Nol, Sirik Matak và In Tam là những người đã vận động hạ bệ Sihanouk ngày 18.3.1970 khi Sihanouk đang trên đường từ Paris trở về Nam Vang. Lúc cuộc đảo chính xảy ra, Sihanouk đang ở Bắc kinh và ông ta ở luôn bên đó, lập chính phủ hoàng gia lưu vong tại đó. Sau một năm làm việc, nhiều sự lúng túng xảy ra giữa bộ ba này khiến đầu tiên, Lon Nol cách chức In Tam, lúc đó đang là Phó Thủ tướng, thiếu tướng đồng hóa tinh trưởng và tiêu khu trưởng tại Kompong Cham. Đầu năm 1972 đến lượt Sirik Matak rút ra sau khi Lon Nol tự phong tổng thống cộng hòa Khmer.

Lúc đó ông ta được phong là cố vấn của Tông Thống. Nguyên do của cuộc xung khắc này dường như là sự hiện diện của một nhân vật quan trọng trong quân đội cũng như trong chính quyền Nam Vang: Đại tá Lol—Nol, em của TT Lon Nol. Ông Em Lon Nol đã được giao quá nhiều quyền hành lần lượt cả các viên chức cao cấp khác trong chính phủ. Mới đây Lon Nol còn sang Pháp chữa bệnh nhưng nhiều người nói rằng ông ta cốt để vận động hòa bình cho nước Cộng hòa trẻ trung này.

Các quan sát viên cho rằng dù có sự tẩy chay này cuộc bầu cử cũng sẽ được tổ chức và lẽ dĩ nhiên, Cộng Hòa Khmer cũng sẽ có quốc hội vào đầu tháng 9, đúng theo kế hoạch của Lon Nol. Không biết Lon Nol nào.

ANH

«Tổ Quốc Lâm Nguy»

Trên chiếc du thuyền hoàng gia bỏ neo ngoài khơi biển Ai Nhĩ Lan, Nữ hoàng Anh Elizabeth

đã nhịn vừa ký lệnh ban hành tình trạng khẩn trương trên toàn cõi đất Anh—nghĩa là cả Anh quốc lẫn Ái Nhĩ Lan thuộc Anh — sau khi cuộc đình công phu bến tàu Anh kéo dài đưa tới tồng đình công toàn quốc.

Mở đầu biến cố này là câu chuyện nhỏ nhoi giữa số công nhân khuân vát và vận tải ở bến tàu Luân Đôn — thủ đô của một xứ chuyên về hàng hải. Tuy nhiên phe đối lập «Lao Động» và nhất là tình trạng ưng thối nhức nhối của «cuộc nội loạn Ái Nhĩ Lan» — một khúc xương kiêu nam VN cho Anh quốc đã làm nỗ bùng rắc rối này thành cuộc tháng chót trước cuộc Đại hội Âu Châu, mối bận tâm lớn nhất của các nhà chính trị khắp lục địa cũ hiện nay.

Quân Đài Anh được tung ra giải tỏa hàng hóa ồi đọng tại các kho hàng, bến tàu. Hạ viện Anh triệu tập gấp để xét lệnh của nữ hoàng trong vòng 10 ngày. Nếu được Hạ viện đồng ý, Lệnh khẩn trương sẽ chỉ Phái dân Hồng Mao non một tháng, một thời gian quá dư để giải quyết vụ tống đinh công nhưng quá ngắn để hòng đem lại

giải pháp nào ổn thỏa lâu dài cho phong trào nội chiến ở Bắc Ái Nhĩ Lan.

Biện pháp Trung Cầu Dân Ý đã được nêu ra. Nhưng biện pháp này rõ ràng thuận lợi cho phe đa số Tin Lành Ái Nhĩ Lan trông thấy, trong khi chính ngòi nội loạn đã được phe thiểu số Công giáo châm lửa và mục tiêu đậm tắt cái ngòi lửa sẽ khó lòng đạt được.

Trong khi đó Anh quốc của Thủ Tướng Heath lại đang lo gồng mình đợt hai để chạy đua uy tín, ngoại giao và vận dụng cùng Tây Đức, Pháp cho những tháng chót trước cuộc Đại hội Âu Châu, mối bận tâm lớn nhất của các nhà chính trị khắp lục địa cũ hiện nay.

Sự thành hình đường lối chính yếu cho cộng đồng Âu Châu ngày mai cũng như sự phản công ánh hưởng riêng cho từng thành viên chính yếu của cộng đồng — Anh, Pháp, Tây, Đức, Ý..., sẽ có hậu quả rất quan trọng. Thủ Tướng Anh không muốn đến bàn họp của thời Tân Chiến Quốc Âu Châu với quá nhiều bận rộn để giải quyết vụ tống đinh công nhưng quá ngắn để hòng đem lại

□□□



giải pháp nào ổn thỏa lâu dài cho phong trào nội chiến ở Bắc Ái Nhĩ Lan.

bút ký của PHAN NHẬT NAM

Học Trò : kẻ không còn nữa

Không còn nữa giờ ra chơi vang tiếng guốc kéo trên hành lang vàng ánh nắng xiên khoai, không khí nóng bức ẩm ẩm của buổi chiều mùa hè, người học trò như qua dãy mành mành hàng phượng vĩ ngoài sân trường chùm hoa đỏ ối, con ve sầu kêu trong tảng cây xanh, âm động đều đều êm ả...

Đêm liên hoan cuối năm, trời rét lạnh, tiếng chập chùng vang động trên sân trường, lớp khai giả chen chúc trên những chiếc băng dài lún ên xuống cát khi dây người trên băng ghế đứng lên cố nhìn đến sân khấu vì «lớp minh» đã tới...

Ki ống còn những chiếc bàn học loang lổ dấu mực thâm vào gỗ dày nên mùi gáy gáy, áp mũi xuống hít thấy vị cay của mực, phấn bảng và hương gỗ mới của chiếc bàn vừa được thay từ đầu tiên học..

Không còn những ngày hè đi qua trường đóng cửa phượng, đương liễu, đứng im trong nắng. Nắng bức hơi hoảng làm rung rinh những lớp học kín cửa, nhà ông «ca» trường hé mở, chiếc trống cũ kỹ buông thòng dưới mái hiên gạch rêu deu... Mặt da trống căng phồng bập bùng tiếng nhỏ khi gõ ngón tay lên. Thấy lại trên dây rất lố nhố những đầm xanh, áo trắng của ngày mờ đầu niên học rec vui như tiếng gió thổi qua khe lá dày..

Mùa hè, người học trò đưa nhau ra bãi biển, «hiếc xe đạp đê» ngã trên cát trắng, cởi vội áo quần phỏng minh xuống mặt nước loáng láng, muối khô đong trên tay tưng đường nhỏ, miết mài mãi với cưa sô g trời đã chiều khi nào không biết... Mặt trời xuống chân trời, nơi góc biển lung linh sáng đỏ chan hòa trên mặt nước bắt đầu thâm màu... lạnh, gió đã có mùi của đêm.

Cũng không còn những đêm chờ đợi trước sân trường kín cửa, dưới những ánh đèn đường đán kín bởi lũ thiều than bay tung cơn, dày đặc... Công trường hé mở, đoàn học sinh ủa vào, loa kêu chê đại treo hãi bên tường xao động tiếng nói bàn cãi của hội đồng giám khảo... Tiếng động làm run bắn, té liệt khói học trò đáo dác... San trường bỗng chốc im lặng như thiên nhiên nơi núi cao... «Kết quả kỳ thi trung học đệ nhất cấp khóa I năm 1957...» Đám đông nín thở, lắng tai, máu ngừng chảy trong khoảnh khắc, số kỳ danh, tên người, số phòng... gánh nặng được cất khỏi đê

øa lên tiếng reo lớn hay một vực thảm cen mỏ rộng dần trước mặt....

Không đầy mươi năm, thế giới đẹp đẽ rực rỡ của mai trường đã bị phá vỡ, hoàn toàn phá vỡ. Trường học dần biến thành nơi xách động, trung tâm tụ họp cường bạo và phẫn nộ. Bên ngoi hàng cây, lớp hàng rào mảng manh chỉ cột để bắt buộc học sinh đi trể phải vào bằng cửa chính, nơi thầy giám thị đứng đợi với hình phạt kinh khiếp tưởng chừng cao nhứt tất cả của cực hình trần thế: «cấm túc!!» Hình phạt và dãy hàng rào xưa chỉ là giọt nước của đám mưa rào tan biến vào đại dương cuồng nộ của thời đại có khiên mây, giáp sắt lụu đạn cay và những chiếc xe bít bùng sẵn sàng đưa học trò về nơi có hình phạt nặng hơn «cấm túc» ngày xưa...

Rồi nhà trường biến thành nơi tụ họp của những người chạy nạn, người chạy từ làng xóm rực cháy, người chạy từ những thị trấn học hèm nơi cuối đường quốc lộ, liên tỉnh. Trong đám người đó có học trò của đất đẻ, rừng xanh, người học trò vẫn xưng «con» với thầy giáo, người học trò sống sót khi qua được gạn lọc của bộ đội «mặt trận», đóng đoc trên đường chạy loạn... Sau gạn lọc kinh hoàng đó, cũng không còn người học trò bình yên như chiếc áo trắng đã lem luốc bẩn, thiu vi hơi lửa, vết bom và bụi đường xa đặc máu người...

Người học trò không còn với chiếc xe đạp lăn từng vòng hạnh phúc. Những cây tăm lấp lánh theo vòng quay, bánh xe chậm rãi đưa về những nơi có tảng cát xanh, giòng suối nhỏ, nơi gió đi trong lá và nắng lốm đốm trên đường vàng bụi nhô... Thiên nhiên xưa bị hạn chế, vật dì chuyển bảy giờ chỉ là phương tiện tối cần thiết giờ giờ thắc người lồn độn... Tay bóp, chân đạp, sang số, lèn ga... Honda, Suzuki, tăng mài vận tốc để theo kịp một «em» nộp kịp tờ giấy hoãn dịch. Mau hơn nữa, nhanh hơn nữa vì tiề học sinh là mảnh giấy vụn, giấy vở oglia, của thời đại chủ quyền xe gắn máy, giấy tinh trạng hợp lệ quân dịch, căn cước bần sao vẫn bằng, thẻ đoàn viên NDTV... Bên cạnh những giấy tờ «nặng» này, thẻ học sinh nghe thấy thê thảm và buồn cười làm sao...

16 tuổi của hơn mươi năm trước di vòng dài hơn ngàn cây số qua bao nhiêu thành phố không một lời xét hỏi, ngoại trừ người kiểm soát vé xe lửa ..1972, gã trẻ tuổi tóc xanh với số tuổi 16 không được nhìn như một «người học trò» nữa, đấy chỉ là một công dân, một thanh niên trong hạn tuồi quân dịch, một đoàn viên của

(xem tiếp trang 55)



BI HAI KỊCH DU HỌC

DOAN QUOC SY

Học và thi trong tiếng bom đạn ? Anh bạn trẻ hỏi tôi có ý kiến gì về việc học và thi trên Đại Học mùa loạn này ? Trước hết tôi muốn hỏi dùa lại anh bạn : «Mùa loạn này» là mùa loạn nào ? Chúng ta chẳng đã sống chìm ngập trong một mùa loạn giằng mac, lúc tì tè, lúc cuồng bạo, một phần tư thế kỷ rồi sao ? Những chuyện tôi kể sau đây, gộp nhặt dày đó trong một tri nhớ lộn sộn coi bộ không trả lời đúng vào câu hỏi của anh bạn trẻ, nhưng thật ra cũng không lạc đề cho lắm. Vậy xin cứ kể.

XXX

Trước hết ta hãy nhìn chung và kiểm điểm chung vấn đề. Một cậu học sinh thi đỗ xong tú tài hai, tất ngược mắt nhìn lên các nẻo đại học, thoát là hai nẻo chính : một, ở ngay nước nhà ; hai, xuất ngoại du học. Bài này, như đầu đề đã nói, tôi dời ống kính trên các nẻo đường du học, rồi mới đề nghị vài nguyên tắc cơ bản cải tổ nền đại học tại nước nhà.

Thật ra các báo chí đã đề cập nhiều đến đề tài du học, ở đây tôi chỉ nhắc lại những điều tôi biết như những kỷ niệm.

Bí kíp du học thứ nhất tôi được nghe biết là tại gia đình anh bạn học thân cũ, từ thuở còn theo những năm đầu trung học tại một tư thục khá nổi tiếng tại Hà Nội : Lyceum Gia Long, đường Julien Blanc. Dưới thời đệ nhất cộng hòa anh gửi được mấy đứa vừa con vừa cháu sang du học Pháp. Chúng ta đã biết tại Pháp thuở đó tuyên truyền cộng sản làm vua, «hàng» của bèn quốc gia mình bày ra chỉ có phân hóa, thối nát, tham nhũng. Bởi vậy chúng một năm khi anh bạn tôi sang thăm lũ con cháu thì hồn chúng đã hoàn toàn được hấp đón thành khẩn hướng về Đảng và Bác tại miền Bắc, khinh miệt và cùng miền Nam kề cả cha mẹ và đám chú, bác, cô, dì chúng đương hưởng «cõm thừa canh cặn».

Tất nhiên là anh bạn tôi giận lắm, trở về Saigon ngay. Bốn năm năm sau bạn tôi mất vì áp huyết cao chợt đứt mạch máu ở óc. Tôi không bao giờ có ý hỏi xem đám con cháu anh ở Pháp còn tiến xa tới đâu, hoặc chuyển hướng ra sao.

Với bất cứ ai đã có kinh nghiệm bắn thân về Cộng Sản đều có được thái độ bình tĩnh để coi đó

như những sen kịch mờ màn tắt yếu. Có điều lớp mảng này già đi dã có lớp mảng non khác kế tiếp ngay, mà trên mặt tầng miền quê già mìn thì vẫn giữ nguyên bộ mặt phản hóa cũ, cho nên những sen kịch mờ màn tắt yếu đó tiếp diễn...tiếp diễn hoài... Gần đây, trước vụ Nguyễn thái Bình, những sen kịch mờ màn này coi bộ xóm trò và gay cấn hơn nhiều, đây là những vụ Biểu tình phản chiến có thêm một chút bạo động ở ngay nước Mỹ. Điều khôi hài là những tuầnh pháo sinh viên VN phản chiến tại Mỹ này có khá nhiều những người được cấp học bổng LEADERSHIP. May mắn điện tử của Mỹ đã linh trước trong tương lai Việt Nam cần bao nhiêu chuyên viên lãnh đạo các ngành này, lãnh đạo các ngành nô, học bổng LEADERSHIP được thành lập và cấp phát là để chuẩn bị cho nhu cầu đó. Nay đương sự chưa kịp về nước lãnh đạo ngành chuyên môn của mình đã lãnh đạo phản chiến ở ngay Mỹ rồi.

Một chuyện khác tương tự nhưng có tính cách cá nhân hơn. Một người cố vấn Mỹ bên ngành Sư phạm, đã đứng tuổi nhưng không có vợ con, nhận một cậu học sinh Việt Nam mồ côi, nhà nghèo. Khi người cố vấn về Mỹ, ông xin giấy tờ và mang theo cả cậu con nuôi về Mỹ cho tiếp tục học. Nhưng, cậu học sinh đó—nay đã là sinh viên—vẫn học tại đại học Mỹ, vẫn tiêu tiền do ông cha nuôi Mỹ chu cấp, nhưng hễ mở miệng là chửi Mỹ và... phản chiến (phản chiến PRO-CỘNG kiểu cô đào chiếu bóng Jane Fonda, cố nhiên.)

Tôi không bao giờ dám quyết đoán hời hợt. Tôi hiểu lầm, dân tộc Việt Nam hiếu khách và nhớ ơn, nhưng dân tộc VN cũng đã qua quá nhiều cầu đoạn trường để như bệ con chim kia, chỉ nhìn cảnh cây cối cũng đã hoảng sợ như thấy cảnh cung gương rọi. Thành thử càng những người được hưởng ơn huệ và tiện nghi Mỹ, hình như họ càng có khuynh hướng chống Mỹ (bằng phản chiến) để gột rửa trong lòng thâm tâm linh mặc cảm (biết gọi là mặc cảm gì đây) của mình. Có điều đáng lẽ họ phản chiến để sút sa chung cho cả dân tộc hai miền thì họ lại bỏ rơi, không một chút doái hoài, đúng cái miền đất thực là nạn nhân trầm thâm ngàn sâu của thảm trọng bắt nhẫn Cộng sản.

Tôi mỉm cười ôn lại những dòng bốc lửa của anh bạn trẻ. Phan Nhật Nam viết trong Điều Hậu số moi đây, số 115, dưới đầu đề «Những Con Kền Kền Trên Xác Linh» :

«... Vật quý giá mà người dân An Lộc, Quảng Trị, Tân Cảnh giữ trong cuối đáy của tuyet vọng, vào giờ cuối đời của con người, khi vượt qua trời đại pháo, đi trong, trên và với sự chết, là để thể hiện một ý niệm siêu hình : ĐƯỢC SỐNG TỰ DO».

... Biểu tình phản chiến ở Mỹ là gì nếu không phải là một mode thời thượng, cách diễn tả sự phản nổ của lớp người trẻ ý thức được tàn pha của chiến tranh !!

Mẹ kiếp, lũ trẻ tóc vàng mắt xanh ở bên kia bờ đại dương có bao giờ được nghe tiếng súng, thấy cảnh người mẹ đánh rơi con từ độ cao 200 thước xuống khi trực thăng chao mạnh tránh đạn phòng không, chúng nó có bao giờ thấy cảnh người mẹ đó bung bát cơm và mất ngắn đầy lệ «Con ơi sao con không sống để được ăn cơm bò đội cộng hoà cho !» Những tàn khốc của chiến tranh đó, lũ người trẻ bên kia bờ đại dương có bao giờ thấy đau và sống cùng..

«Biểu tình phản chiến cứ tiếp theo, sau khi đã có một bộ tóc bù xù, cổ deo một cái vòng cổ ba thanh chéo, áo quần tự xé rách làm dáng tội tả... Biểu tình, trò chơi chót, sau khi cuộc sống đã mất hết ý nghĩa — ý nghĩa cuối cùng là phần thân thể cùng các bộ phận kín đáo để triệt để hưởng thụ. Lũ người «bèu tinh phản chiến» tại Mỹ chỉ là thứ bạo dâm tinh thần trong cuối dây chán chường...»

... Biểu tình phản chiến chỉ là nút thoát hơi để nước Mỹ đây lui luồng xú uế, dễ dàng và giản dị như cởi nút quần khi tiểu tiện.»

OO

Một trường hợp du học khác ở đây hơn, không sóng gió, cứ là là học cho đến khi thành tài. Thành tài đây có nghĩa là xong cử nhân chuyên khoa B.A, hay xong cao học M.A... hay xong tiến sĩ PH.D. tại Mỹ rồi chuồn sang Gia Nă Đại, hoặc chuồn qua ngả Âu Châu ; hoặc đôi khi ở lại ngay trên đất Mỹ.

Tôi cũng không vội lên án những người này là đào ngũ dân tộc, mặc dầu trong thâm tâm, tôi thật bất bình. Bởi vì chính những chuyên viên Anh, Ý, Pháp, Đức sinh trưởng ở những nước đã được hưởng thành bình từ lâu và trình độ kỹ thuật cao như vậy, mà vẫn có biết bao nhiêu trường hợp những người đó dời bỏ quê cha đất tổ, nhập quốc tịch Mỹ, vì họ thấy chỉ ở Mỹ mới có đầy đủ môi trường và tiện nghi cho thiên tài họ phát triển.

Một quê hương Việt Nam chiến tranh tang tóc nhường kia giờ như có mặt ở trong quân đội thi công chiến đấu tại tỉnh, cũng đóng góp xương máu như ai, nhưng nay đã may mắn thoát khỏi vùng lửa đạn gian khổ và hiểm nguy đó thì việc trở về bỗng mang sắc thái đại dột như chim tự ý chui vào lồng, chuột tự ý chui vào bẫy. Huống chi việc sử dụng nhân tài của mình vẫn còn nặng óc phe phái nhường kia, trong một xã hội phân hóa nát bấy nhường kia. Họ nghĩ như vậy họ đã không nghĩ sai, và họ không về, lương tâm vẫn có điều an ủi.

Riêng về học bổng ở tiến sĩ tại Mỹ đương sự được dễ dàng giúp đỡ cho di chuyển bì xã và tì nhau từ nước nhà sang cho cuộc sống du học được dễ huề và quân bình.

Chỗ này tôi cần phải ghi thêm : Cơ quan cấp học bổng Mỹ, do thống kê, nhận thấy trường nộp học sinh thành tài rời chạy làng, thường ở lớp người trẻ, độc thân, vì vậy

(Xem tiếp trang 54)

Lại giải độc

Một lãnh tụ chính đáng khỏi Tự Quyết lại vừa mới tiết lộ khói này sẽ... cho một «phái đoàn nhân dân» gồm đại diện các chính đảng đi ra nước ngoài giải độc dư luận, bằng cách công bố một cuốn bách thư tố cáo tội ác của Cộng Sản.

Ý kiến giải độc là một ý kiến rất hay, nếu không kể tới sự tốn kém và những lạm dụng của nó.

Căn cứ vào các vụ giải độc đã trình diễn ra thì trong mười vụ có tới 9 vụ kẽm như vô ích.

Vụ giải độc thành công và không có tai tiếng duy nhất có lẽ là cuộc xuất da của ông phụ tá Trần Văn Áo, ông Áo là một nhà báo, một người đã tham dự nhiều cuộc đấu tranh chính trị thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau tại Việt Nam, nên kinh nghiệm phong phú. Ông Áo lại có tài hùng biện nói năng đâu ra đấy. Ông đã đi trổ tài du thuyết tại các nước Bắc Âu để chính phục con tim của nhân dân các xứ này.

Nhưng ba năm sau, khi chính phủ ta có ý định cử ông làm đại sứ tại các nước Bắc Âu thì các nước này lại tỏ ý không muốn nhận!

Vụ giải độc thành công nhất trong lịch sử của VNCH, mà còn như vậy, thi không hiểu các vụ khác ra sao?

Bản đạo biết rõ một vụ. Vụ giải độc to lớn này do một ông nghị sĩ và một ông tướng hối hùa hướng dẫn. Hai ông mang một đoàn ca sĩ tên cõi giao duyên đi rải độc Âu Châu. Thành quả tốt đẹp. Ông tướng hối hùa bắt được một cô đào cài lương tuổi vừa đôi mươi, rải độc cho em suốt chuyến đi, tại khách sạn, trong toa xe lửa hạng sang.

Nhưng thành quả đó chưa lớn lao bằng một cậu công tử con vị ty phú bảo trợ cho ông nghị sĩ đã được đưa đi giải độc. Cậu xuất ngoại phây phây hợp pháp rồi ở lại luôn không về. Thành quả đó có ý nghĩa là cậu công tử trong hận tuổi quân địch sẽ không bị nhiễm độc vì không khí chiến

Sinh tư phu

ÔNG ĐẠO CÁY

tranh ở xứ này; cậu lại được học hành đến nơi đến chốn, lãnh bằng cấp cao, mai mối hòa bình sẽ trở về nối nghiệp ông cha làm tỷ phú nữa.

Với các thành quả lẫy lừng của bộ môn giải độc như vậy, không biết có còn nền tảng chức giải độc nữa không?

Những số tiền mấy chục triệu để trả cấp cho một đoàn người đi giải độc, nếu đem góp lại mà làm một cuốn phim về Aa Lộc, cho thật hay, thì chỉ cần gửi cuốn phim đi khắp thế giới, cuốn phim sẽ nói tất cả, khỏi cần người diễn thuyết hoặc ca hát, sợ bị ăn cà chua!

Thời ông ngoại trưởng Trần Chánh Thành, ông ngoại Thành là người đầu tiên đặt vấn đề thông tin hải ngoại để đấu tranh chính trị, mà vẫn nói rất chí lý rằng chuyện danh nhau với CS, thắng hay bại trước hết là ở Việt Nam chứ không phải ở ngoài quốc. Ở Việt Nam mà quân bảo vệ được dân, chính phủ bảo vệ được nền kinh tế ổn định, cải tạo được một xã hội trong sạch công bằng, hết bất công, hết tham nhũng, thì ta sẽ thắng. Cả thế giới sẽ phải rời đây mà tìm hiểu, rồi trở về tuyên truyền cho ta khỏi cần đưa ca sĩ mầm non đi ngoại quốc du dương tổn tiền!

Tiền tuyến

Nhật báo Tin Sống mới loan tin ông Đại tá tỉnh trưởng Kontum

giêng nô phu. Thiệt hại của bèn ta được mô tả là nhẹ!

Trong lúc quân đội đang chiến đấu để bảo vệ «Kontum oai hùng» mà bà Đại tá lại «không tập» cái tiền tuyến của ông Đại tá như vậy thì 2 ông bà đều nên được gởi về hậu phương. Thượng bá chính hả tac loạn. Ông tỉnh trưởng mà không chính định và phát triển» được nội bộ già đình thì linh tráng còn tình thần đâu mà chiến đấu?

Đổi lập xây dựng

Các nghị sĩ thuộc khối Dân Tộc Thượng Viện đã thảo luận về đường đổi đổi mới, kêu tên là đổi lập xây dựng. Các ông nghị Thủ, nghị Định, nghị Giai, nghị Bảo là những nhà đổi lập xây dựng.

Đổi lập xây dựng là thế nào?

Là vừa chống đổi chính phủ lại vừa có những lúc quay ra ủng hộ chính phủ như các ông nghị Định, nghị Giai v.v đã làm.

Nếu vậy thì khối này nên chọn một huy hiệu mới, là cái chong chóng, lớp này mùa gió lớn, con nít ở đó thành hay chơi chong chóng, Cho cái chong chóng đứng trước gió, gió thổi về phía Bắc thì ta đổi lập, gió thổi ngược về phía Nam thì ta xây dựng, Mai mốt có bầu cử lại bán phần Thượng viện các ông nghị lập một liên danh chong chóng có trẻ em toàn quốc mang chong chóng đi vận động cam đoan đặc cử.

Lần này có lẽ vì cái gốc gác Andé của mình khiến cho bà con lo sợ



ngài có giao du với toàn quyền De Folin, nên lãnh tụ André Đôn phải cho xuất bản một lời hiện triều bằng tiếng Việt.

Trong bản hiện triều này mặt trận Cứu Quốc đã tuyên bố thẳng rằng chủ trương Đổi Lập bây giờ không cần thiết nữa.

Nó vậy chỉ sợ chính phủ buồn.

Vì chính phủ vẫn chưa có cái sáng kiến như vậy mà mặt trận đã đi trước mắt rồi.

Vậy mà mặt trận Cứu Quốc lại toàn xóa đi một vế của câu đổi thi... bảo hoàng hơn vua rồi!

Tiến tích đổi lập xây dựng của dàn biều Đôn là điều đáng mừng ít nhất đối với các vị dàn biều Hạ ngã Viện.

Ở Hạ nghị Viện có 2 ông dàn biều nổi tiếng là Huỳnh Văn Lầu và Trần Văn Đôn. Hai ông được các ký giả nghị trường gọi là cặp bài trùng, vì luôn luôn họ kêu là: «quí vị dàn biều Lầu—Đôn». Nhưng mỗi khi nhắc đến tên 2 ông Lầu Đôn thì các bà dàn biều lại đỏ mặt, tưởng các ký giả ám chỉ mình.

Vậy nếu một trong 2 ông đi làm Tổng Trưởng thì các dàn biều sẽ hân hoan lắm.

LỄ NGHĨA LIÊM SÌ
耻廉義禮



LỚP TRẺ HÀ NỘI

BÙI VĂN BÌNH

CHƯƠNG II

Hôm nay chủ nhật, gia đình Nam lại đoàn tụ, ông bố, bà mẹ và hai em. Mẹ Nam đang làm bếp, món bún chả tỏa mùi thơm phức. Ba anh ngồi đọc sách, hai em đang loay hoay với chiếc máy hát đĩa. Nam nằm dài trên giường, mắt ngược nhìn trần nhà. Máy con thạch súng đang mon men bên chiếc quạt

trầm uất vù vù. Hơn ba tháng rồi, mau thật! Nam thầm nghĩ. Trong anh lúc này mạnh khỏe cứng cáp hơn, vẫn mái tóc cũ, nhưng thân hình cân đối khỏe mạnh của anh, gọn gàng trong bộ Quân phục chất phác, hùng dũng, vẻ đứng đắn làm tăng cái đẹp nơi con người anh, khuôn mặt thông minh, đôi mắt to đen, tinh cảm, nước da trắng hồng, hàm răng trắng bóng đều đặn. Suy tư lúc này đưa Nam trở về đơn vị. Sáng kiến của anh đã thành công, nó trở thành kinh nghiệm vĩnh cửu trong kỹ thuật cầu phao Việt Nam. Thời gian rút được còn hai mươi nhăm phút, phải cài anh em vắt và quá, nước siết sáu người mới dẫu nỗi một cái dây neo, thằng Táo bữa ấy có lý, tại nó không táo bạo! nghĩ tới đây Nam mỉm cười, giờ đây anh là sự yêu mến của mọi người, nhưng cũng là cát gái của nhiều kẻ. Tại sao thế nhỉ? Mẹ kiếp, mình đâu có ugh gi? chúng nó nhỏ nhẹn quá, cuộc đời lầm kiệu ngược thật! Bỗng có tiếng gọi Nam ngoài cửa, anh chạy ra.

— À Tâm, vào chơi! Nam mời bạn. Dụng xe xong Tâm bước vào, chào ba mẹ Nam xong chàng nhìn Nam.

— Ô! trông giỗg « pa - ven » quá, Nam cười rộn tan anh khiêm tốn :

— Có gì đâu? Tao vẫn thế! Anh bám lấy vai Tâm lắc lắc. Tâm vẫn như xưa, vẫn cái đầu không ngái, vuốt xoáy, vẫn áo « chim cò », cái tết - gan gấu muối phân, đôi « dọ danh » bóng loáng. Chừng này Nam rủ bạn đi chơi. Hiểu ý Tâm, Nam xin phép ba mẹ rồi kéo Tâm đi.

Hai chàng bước vào quán càfé đầu phố. Tâm nhìn Nam đầy khâm phục, lâu ngày gặp Tâm, Nam thấy bạn vẫn gần gũi như xưa, 5 năm học với nhau bao nhiêu kỷ niệm. Anh vỗ vai bạn :

— Khỏe chứ Tâm?

— Ủ khỏe:

— Thắng Long thế nào? Tâm buồn sầu :

— Nô đi lính rồi, cu cậu ở Bộ binh chắc hụt đi « B » lắm :

— Ủ, cũng tốt! Nam đáp. Tâm nhìn băng qua nghĩ ngợi, chợt anh nói, giọng đầy trách móc :

— Bọn chúng tao thắng nào cũng bức mày! Nam sững sờ, anh vội vã hỏi bạn :

— Chuyện gì, làm sao? Giọng đều đều Tâm trách móc :

— Mày đi rồi không sao cả, nhưng con Hoa của mày đi với thắng Vượng, trông thấy bọn tao nó cứ tinh bợ. Như luồng hơi từ nồi súp de phả vào mặt, tim anh thắt lại, nhưng anh vẫn cứng cỏi :

— Ô tưởng cái gì! Tao « đá » nó đấy! Tâm nghĩ ngòi chàng hỏi :

— Mày « đá » nó hay nó « đá » mày? Nam cười sặc sụa, dứt tiếng anh vỗ vai bạn :

— Yên chí đi — « linh » Hà Nội chứ có phải « ca đồng » đâu mà dại dít ra cho nó đá. Tâm nhìn bạn triu mến :

— Bọn tao cứ tưởng mày đi rồi nó « hè » mày, thắng nào cũng bận cá. Đàn bà kêu nạn ở chỗ ấy, đối với họ cứ vuốt ve, chiều chuộng là « cháy với » ngay! Nam im lặng nghe Tâm nói, tưởng trung ý bạn Tâm tiếp tục:

— Con gái là phải « cầm » nó liên tục, nó sẽ yêu mình suốt đời, mẹ kiếp Xuân Diệu đấy, hai đời vợ mà đếch mụ nào sống được với thiê i tài, cũng chỉ tại ái nam, ái nữ. Một trăm đứa con gái bây giờ thì cả một trăm linh một: ua tuai phục và ngưỡng mộ nam tính mà lị. Nghe bạn nói, Nara khó chịu cát ngang :

— Thôi bỏ chuyện ấy đi. Anh bắt sang chuyện khác, hai người vừa nhấn nháp càfé vừa rì rầm trò chuyện. Quán càfé sáng chủ nhật mỗi lúc một đông. Tâm hồn hở thoả thoả bất tuyệt :

— Tao vẫn đều đều như xưa, chủ nhật một em, thứ hai một em, thứ ba một em, đều đều. Mỗi sáng Tâm này có một tên, có khi đi ngoài phố em gọi mà cóc nhớ tên mình. Gặp lại, em cứ trách hỏi. Vừa rồi cũng say « rù » vì mấy con « mòng sè » đấy, không nhảy ngay ra thi bồ mẹ, khu phố nó « địa » (!) từ lùm có bồ mẹ không chứ? mình con trai đếch sợ, chúng nó mới khỏe, mang tiếng có chồng đi « B » mà ở nhà còn lăng nhăng. Nam sững sờ nghe Tâm nói. Trong lòng đầy lèi xót xa thương hại, những người lính ngoài mặt rận tha thiết, ngậm ngùi anh hé nhàng khuyên ba :

— Tâm này! đừng dính với bọn ấy, tao thấy khổ nạn quá, vả lại nó tội lỗi thế nào ấy! Tâm nói nỗi thanh minh :

— Đầu phải tại tao hờ mày, tại mấy con « mòng sè » ấy cả, mà nghề đời : cá bảy trước mặt có con mèo nao bồ qua!

— Ủ ao biết, nhưng cái này phải suy nghĩ, không có ngày hối không kịp, thù oán, tai tiếng phiền phύ lầm! Vừa nói Nam vừa nhìn thẳng mặt Tâm. Tâm luống cuống :

— Ủ, Ủ tao cách! mà hết tháng này tao cũng phải đi lính, quân y viện một trăm lính tám đang tuyển không quân, tao sẽ đi khám, chắc được! Nam vui vẻ, anh động viên bạn :

— Ủ đi đi, không quân « thươn » lắm, lý lịch già dì h mà cũng « đồ » chắc sẽ được! Tâm hi hửng :

— Ủ, có cái thươn la sang Nga bảy năm, lúc về bết chiến tranh rồi, b y lá lướt! Chàng bỗng thấp giọng :

— Mà cũng cháu lầm mày à, nhìn bọn phi công mặc đồ bay có vẻ làm mà như tú lò gáy, về thăm vợ cấp trên cũng sợ sút cần không lai Mig được, sướng bao nhiêu, khổ bấy nhiêu! Nam vỗ về :

— Ô bay trên trời, một mình tung hoành ngang dọc, chớp mắt bay qua hang ngàn cây số không khoái à? Tâm nhều nhạo :

— Ra đếch gi? Không có gì bằng « người tình » cả Nam cười mảng nhẹ :

— Mày đở ẹc, con gái là đếch gi mà quan trọng hóa thế? Tâm ngập ngừng :

— Có lúc tao cũng nghĩ như mày, nhưng thấy thiếu thi hòa đã mất!...

Hai chàng lâu ngày gặp nhau câu chuyện cứ lân lì, triền miên từ chuyện này sang chuyện khác, mặt trời đã lên cao, khách thưa dần hai người dung dật chia tay nhau.

XXX

Hôm nay Huệ nghỉ, chị ở nhà đưa bé Hùng đi sơ tán. Mẹ chồng chị bữa nay về đón cháu, Thuần không về, chờ mãi tới tám giờ ba mẹ con, Bà, cháu ra bến xe.

Nơi bố mẹ chồng Huệ sơ tán, là một làng trũng dâu, nuôi tằm ven bờ sông Đáy, ở đây mát mẻ dễ chịu, Đồng quê rộng rãi bao la, con sông hiền dịu ôm lấy những bãi dâu bat ngàn rập ròn như làn sóng trong gió sớm, con đường đất đắp thẳng tắp, hai bên vi vút hàng phi lao cao hơn đầu người chạy tới cổng làng. Bé con đi bên cạnh mẹ lòng Huệ rộn lên những kỷ niệm thời còn học sinh, mỗi mùa gặt xuống xã giúp nông dân, cõi nấm, thịt kho, lều trại lịch kịch, nhưng thật vui, dựng trại xong là túa ra cánh đồng nghịch ngợm, bắt cào cào, cháu cháu lấy rơm kết thành những cái chòi vàng óng, bé bé xinh xinh. Ra mương ngắt rong « tóc tiên » về thả bè cá... đi chơi thi nhiều chữ làm có bao? Nhưng mỗi lần xuống Xã về Huệ thấy mình lớn hẳn lên, đậm lúa được, xay thóc sàng xẩy cũng biết. Máy cò nứ sinh Hà Nội ríu rít như chim, làm bà con nông dân cũng vui. Thời gian qua thật mau, giờ này Huệ đã là mẹ của đứa bé gần hai tuổi, tròn trĩnh mõm mõm. Huệ thấy tiếc tiếc thời con gái cắp làm sao, tình yêu đến, hạnh phúc chưa là bao, rồi thi thể này. Bé Hùng ngá vào vai mẹ ngủ miết từ khi lên xe, bây giờ bỗng tỉnh dậy ngạc nhiên cảnh vật mới lạ, lúc nay ngồi xe ôn ào mũi thuốc lá mùi ét xăng làm bé nôn nao, rúc vào ngực mẹ nhạy nhạy đầu vú rồi thiếp đi, bây giờ mùi thơm của gió mang hơi lúa mát lành làm bé tỉnh dậy, cái miệng xinh bé cười, trên tay mẹ bé nhảy vẩy tay rồi rit; Huệ rung rung người theo nhịp nhảy của con, giờ đồng hồ lành tràn trề trong lòng. Từ bến xe vào làng có chút đường, ông nội Hùng ra đón ở ngoài cổng. Thấy con dâu với cháu nội, Cụ mừng rỡ rít đón lấy cháu từ tay mẹ nó.

— Nào bố thằng Thắng con nào, ra đây ông nựng nào! Đứa bé chẳng lạ lùng gì bỏ ngả vào lòng ông. Ông cụ bế cháu gương cao rúc rúc mái tóc bạc phơ vào bụng thằng bé, nó cười Khanh khách, vào nhà rửa tay qua loa cho con, Huệ vui vẻ trò chuyện với bố mẹ. Chị khoe những cái ngoan ngoãn để thương của Hùng, ăn, ngủ, chơi đều đặn không quấy khóc gì cả, thấy mẹ đến nhà trẻ đón về, cười toe toét nhảy nhảy như muôn nhào qua chiếc cũi! Giọng tự hào của người mẹ Huệ kè mãi, bà nội dì tay vào cái đầu phất phơ mái tóc mềm nhũn của cháu âu yếm :

— Bố cái thằng Thắng con này, đáo để lâm đấy, đó ai lấy được cái gì của nó, giống bố như hệt. Cả nhà quây quần quanh bé Hùng, không khí đầm ấm hạnh phúc. Bỗng ông bố chồng hỏi Huệ.

— Tháng này nó có biên thư về không con? Huệ buồn rầu trả lời :

— Dạ không, con chẳng nhận được gì cả, Bà cụ câu nhau:

— Cái thẳng đến là tệ, lười viết thư thế thi
thôi chử. Hết đỡ cho chồng với cả tình thương yêu
tha thiết :

— Nhà con chắc bận, bà mẹ cũng biết: đấy, đạo
này trong ấy căng lấm, nghe nói lúc nào pháo thủ
cũng n포ி trên mâm pháo, có khi đang ăn cơm phải
vứt bát cơm để đánh nhau với máy bay. Càng nói
Huệ càng lo cho chồng, từ đầu tháng tới nay ngày
nào dài cũng đưa tin khu bốn bị oanh tạc, anh ấy
ngó lở ra... Lúc nào cũng vậy, nghĩ tới chồng thì
lòng Huệ lại rộn lên nhớ nhung, lo lắng, bây giờ
còn ngồi đây với con, lát nữa, ngày mai sống cô
độc trong căn nhà vắng vẻ rồi sẽ ra sao? Bất giác
Huệ thở dài ngao ngán.

Buổi trưa ăn cơm xong Huệ ru con ngủ, nhìn
con ngủ ngon Huệ thấy nó giống Thắng lạ, cái
miệng lúc nào cũng hơi cười, một vết xanh chạy dài
từ cửa tai tới quai hàm, bao nhiêu lần nó lại râu
quai nón giống bố, àu yếm nhìn con, càng thấy
gống chồng. Đặt hai cái gối vào hai bên nách con
Huệ thở dài não nè. Chiến tranh! không biết từ đâu đến mà nhanh quá vậy. Huệ
cũng không hiểu được, nhưng lý luận chính trị
thu thập được trong xã hội đối với ý kiến
riêng cảm tình của Huệ. Dù sao thì cũng tàn bạo,
chẳng ra sao chỉ khô dàn chúng. Huệ bỗng thấy
con người trong cuộc chiến bê bồng và đáng thương,
cái hổ lò tàn bạo của chiến tranh áp lên đất nước
này mấy mươi năm chẳng làm sao thoát ra được.
Ngày hôm nay còn cười nói, hò hẹn, ngày mai chết
vì trúng bom, nhanh lẹ lùng, cái chết đơn giản vô
cùng. Một viên bi từ quả bom to bằng nắm tay bắn
ra, một mảnh đạn nhỏ tí sác nhọn từ trên trời rớt
xuống. Thế là hết, bè bết máu me. Huệ thấy chán
nản tột cùng, phía cái sắp gụ giữa nhà, bà mẹ
chồng cẩn dặn Huệ, lo giữ gìn sức khỏe, ăn uống
tâm bồ gì nữa.. Huệ cũng chẳng biết. Nhìn đồng
hồ, vào buồng sửa sang mái tóc, Huệ dặn đi dặn
lại bà cụ chăm sóc cho cháu điều độ như chị, làm
bà mẹ chồng bực mình. Như vậy Huệ mới an tâm.
Đứng tần ngần nhìn con mài không chán. Huệ
muốn ôm lấy con mà hôn, nhưng lại thôi, Huệ sợ
nhó đang ngủ, cầm tay con lắc lắc âu yếm rồi như
quyết định, xin phép bố mẹ xong Huệ vội vã đi ra.

Gió từ con sông Đáy thổi vào ù ù bén tai. Lòng
người mẹ tan nát rã rời, cảm giác trống rỗng choán
tất suy tư, đầu nặng chịch Huệ cầm cui bước đi.
Con đường ra bến xe vì vút tiếng phi lao dài thăm
thẳm.

xxx

Nhà Nam quanh bàn ăn, những quả nhãn lồng
Hưng Yên to như đầu con chim sẻ căng nước, bày
đầy bàn hột nhãn nhỉnh hơn hột ngô đèn nhánh óng
ánh. Cả nhà vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Hai em
Nam kèn nhau rồi khoái trí cười như nắc nẻ. Bà
mẹ nhìn ba con trai lớn săn săn khỏe mạnh như
nhau mà mắt ruột. Ông bố vừa ăn vừa nghe các con
nói chuyện. Chợt ông vỗ vai Nam vui vẻ, thân mật:

— Thế nào đồng chí. Kể chuyện đơn vị chủ
Nam nguyệt nghịu nhỉn bố nũng nịu:

— Con chẳng có chuyện gì hay cả! Bà mẹ mắng
yêu :

— Thế mà cứ nằng nặc đòi đi, tưởng bờ lấp
đấy! Từ ngày con đi bà ti ấy vừa bực vừa thương,
nhưng rồi bực tức tan dần khi bà thấy con trai của
bà: vững vàng và đẹp hẳn ra. Biết con có nhiều
chuyện nhưng chưa nói nên bà vừa mắng yêu vừa
khích lệ. Nghe mẹ nói Nam túm tím cười. Anh hăng
hái kể chuyện :

— Chúng con làm việc mệt nhọc, căng thẳng
chống chọi với con nước «tầu mǎ» (2) của sông
Hồng để lắp cầu «thông xe», anh em nào cũng
nhiệt tình làm việc, chẳng ai ngại khó ngại khổ,
đơn vị con lại phát động phong trào: «rèn luyện
tư cách, đạo đức, tác phong cách mạng» để chống
với trào lưu «năm T» (3) của bọn vò học! Giọng
đều đều, âm ấm Nam kể đủ mọi chuyện, và cả tình,
hoàn cảnh của từng người trong đơn vị mà anh
mến, về sáng kiến của mình thành công. Cả nhà
im lặng chăm chú theo dõi. Ông bố, bà mẹ mừng
rõ và tự hào về con vô cùng. Đầu con trai đầu lòng
sẽ nối nghiệp được cha mẹ. Nò sẽ là đảng viên
nhiệt tình và tài năng giúp nó ở cương vị lãnh đạo.
Ông bà nhìn con với cặp mắt âu yếm tận đáy lòng.
Bỗng Sơn cắt ngang hỏi Nam :

— Em nghe nói ở thanh niên xung phong
«thập tam lăm, toàn tư sản với địa chủ phải không
anh? Nam phấn khởi trả lời em :

— Ủng, nhưng chúng nó «cải tạo» tốt lắm,
nhieu đứa trội hơn cả những thằng có hoàn cảnh
tốt. Giang chen vào :

— Tại chúng nó biết thàn biết phận mà! Cả
nhà ô lèn cười, thằng Giang được dịp chọc anh :

— Em mà như anh, em đi cả đời cũng được.
Thấy tất cả tim, gan, lồng lá của con người. Nam
đỏ mặt nhìn em tức giận. Giang cự hùng hổ, với
quả nhãn vào miệng. Ở cái nhà này là sự đãi ngộ
vui ái của xã hội, vật chất tinh thần luôn luôn
thoải mái, ít bao giờ hàng xóm thấy ông chủ nhà
hoặc bà chủ nhà hay mấy cậu con trai có vẻ buồn
trên mặt. Tất cả đều tràn ngập vui tươi, sung
sướng trong cái quay cuồng hỗn độn, mệt nhọc
của cuộc sống bên ngoài.

oo

(CÒN NỮA)

CHỦ THÍCH : (1) «địa» — biết, nói, mắng.
(2) «tầu mǎ» — nước lợa
(3) «năm T» — tiền, tình, tưu, trà, thuốc.



Cuộc tranh cử Nixon - Mc Govern và thị trường chứng khoán Wall Street

Wall Street là gì?

Nơi đến nền kinh tế Mỹ là nơi
tới Wall Street, và ngược lại. Đúng
hơn, phải nói rằng Wall Street là
nơi quyết định vận mệnh kinh tế
Mỹ, như cuộc đại khủng hoảng
kinh tế 1930-1933 đã bắt đầu bằng
sự sụt giá mạnh trên thị trường
chứng khoán ngày Thứ Ba Đen Tối
29-10-1929.

Wall Street là con đường nơi
đặt Thị Trường chứng khoán
Nữu Ước (New York Stock Exchange)
nhé viết tắt NYSE). Cổ phần của
các công ty kinh doanh lớn
nhỏ đều được chuyển
nhượng, mua bán tại đây. Công ty
nào thịnh vượng thì giá cổ phần
lên cao, công ty nào có thể thua lỗ
thì giá cổ phần hạ thấp. Số lượng
cổ phần ở Thị Trường Chứng
Khoán Nữu Ước (NYSE) là 11,3
triệu trong một ngày. Mỗi ngày có
chứng 30 ngàn cổ phiếu (các con số
năm 1969).

Tất nhiên trong mỗi công ty
có những cổ đông quan trọng làm
chủ một phần lớn cổ phần và có
anh hưởng quyết định khi biểu

quyết đường lối và bầu ban quản
trị. Thủ dù như trong công ty
Polaroid (sản xuất máy hình nổi
tiếng, già đình của ông Edwin
Land, sáng lập viên và chủ tịch
công ty, làm chủ 15 phần trăm cổ
phần trị giá nửa tỷ mỹ kim.
Nhưng ít người chiếm một tỷ số
cổ phần cao như vậy. Đầu tháng

7 vừa rồi một tay tài phiệt Ý là
Michele Sindona đã sang Mỹ mua
một triệu cổ phần trị giá 40
triệu mỹ kim của ngân hàng
Franklin National Bank ở Nữu
Ước (Ngân hàng đứng hàng thứ 20
ở Mỹ). Do vụ mua cổ phần đó, ông
Sindona là cổ đông chiếm hạng
nhất, có 18,4 phần trăm cổ phần
của ngân hàng. Người thứ nhì đứng

san ông chỉ làm chủ một phần trăm. Do đó ông Sindona có thể coi như là làm chủ ngân hàng này.

Kinh doanh và chính trị

Vì số cổ phần bị phân tán mỏng cho nhiều cổ đông rải rác khắp nước Mỹ và cả ở ngoại quốc, nên khuynh hướng của các cổ đông khi đầu tư tiền để dành, bằng cách bán cổ phần của công ty này mua cổ phần của công ty khác, hành động đã làm cho giá cổ phần cứ lên xuống trên thị trường chứng khoán (NYSE), Người khác theo dõi sự lên xuống mà tính toán việc mua bán của họ.

Sự trỗi dậy đó được tính kỹ và các chuyên gia ở Wall Street hàng ngày phải tính chỉ số trung bình của giá các cổ phần trong các ngành kỹ nghệ, ngân hàng, vận tải và tiện ích công cộng (điện, nước vv...), và công bố các chỉ số đó trong từng nửa giờ một (!). Công chúng có thể nhìn vào sự thăng trầm của chỉ số trên mà tiên đoán nền kinh doanh đang tới hồi phát triển mạnh hay suy giảm, sa sút. Sự thăng trầm đó chịu ảnh hưởng của chính trị.

Thí dụ khi nghe tin Kissinger mặt đàm với Lê Đức Thọ ở Paris ngày 19 tháng 7 vừa qua, trong vòng nửa giờ sau, giá chứng khoán ở NYSE tăng hơn. Lý do công chúng thấy viễn tượng của hòa bình sắp gần kề, và có hy vọng kinh tế sẽ phát triển, các Công ty sẽ phát tài.

Ngược lại, khi biết đại hội đảng Dân Chủ đề cử Mc Govern lâm ứng cử viên tổng thống Mỹ thì giá chứng khoán sụt xuống. Lý do Mc Govern có chính sách kinh tế hạn chế sự độc quyền liên kết của các đại Công ty và đánh thuế lợi tức cao trên nhà giàu, như vậy, có thể khiến các đại công ty làm ăn kém trước.

Hai thí dụ đó cho ta thấy sự liên hệ giữa kinh doanh và khung cảnh chính trị. Đã có ảnh hưởng từ chính trị tới kinh doanh thì tất nhiên sẽ có ảnh hưởng ngược lại. Ngay là những người nắm nguồn lợi từ các đại công ty phải làm sao bảo đảm nguồn lợi của họ cứ to lên mãi, và bỏ tiền ra vận

động ủng hộ các ứng cử viên này đưa một đường lối kinh tế có lợi cho họ. Một thí dụ như công ty ITT đã bị mất 400 ngàn Mỹ kim góp vào quỹ vận động của đảng Cộng Hòa cho Nixon tái cử, gây xôn xao dư luận Mỹ gần đây. Trong một bài diễn văn, ông Mc Govern cũng lên tiếng công kích việc hỗ trợ của các công ty Lockheed, ITT... cho đảng Cộng Hòa. Theo luật bầu cử ở Mỹ, các số tiền đóng góp cho các ứng cử viên phải công khai và có giới hạn !

Thị trường chứng khoán vào năm bầu cử

Các cổ đông mua bán chứng khoán trên thị trường thường phản ứng rất nhạy đối với các biến chuyển chính trị. Nhiều khi họ phản ứng quá nhạy, cản cù vào cả các tin đồn dại, thay vì vào thực tế. Vì vậy cứ bốn năm một lần, ở Mỹ có cuộc bầu cử là tình hình thị trường chứng khoán bị xáo động theo.



Người ta nhận ra rằng vào các năm có một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, giá cả trên thị trường chứng khoán bao giờ cũng lên. Từ năm 1900 đến nay có 18 cuộc bầu cử, thì trong 12 lần giá chứng khoán đã lên, chỉ có 6 lần là giá sụt xuống.

Trung bình 18 năm có bầu cử, chỉ số giá tăng của giá chứng khoán là 8,8 phần trăm.

Nhưng chỉ số giá tăng thay đổi rất nhiều tùy theo sự kiện là đảng cầm quyền có được tái đắc cử hay không.

Người ta nhận thấy rằng vào những năm mà đảng cầm quyền tái đắc cử thì giá chứng khoán giá tăng trung bình 17,5 phần trăm với sự tăng giá quan trọng bắt

đầu từ đệ nhị bản niên, nghĩa là từ tháng 7 trở đi.

Ngược lại vào những năm mà đảng đang cầm quyền bị thất cử thì giá chứng khoán đã bị sụt giảm trung bình 5,7 phần trăm.

Do đó nhìn vào bảng tên xổng của chỉ số giá chứng khoán, người ta đã được mức độ tín nhiệm của 32 triệu cổ đông Hoa Kỳ đối với đảng cầm quyền.

Trong quá khứ, 5 năm có bầu cử Tổng thống Mỹ, giá chứng khoán đã sụt giảm trước ngày bầu cử thi bốn lần trong 5 trường hợp đó đảng đang cầm quyền đã thất cử. Chỉ có một trường hợp mà đảng cầm quyền không thất cử, đó là vào năm 1940 khi lý do của sự sụt giá là nước Pháp thất thủ.

Ngược lại với những năm có bầu cử, thì các năm tiếp theo đó, giá chứng khoán thường sụt giảm.

Thí dụ vào tháng 11 năm 1967 Nixon đắc cử, sang năm 1968 ông nhằm chúc thi giá chứng khoán sụt giảm rất nhiều. Năm 1929 xảy ra cuộc đại khủng hoảng kinh tế, bắt đầu bằng sự sụt giá trên thị trường chứng khoán, cũng là năm tổng thống Hoover mới đắc cử.

Từ sau đại chiến thứ hai đến nay, ở Mỹ có 5 lần kinh tế sa sút thì cả 5 lần đó hoặc xảy ra vào năm có cuộc bầu cử (1948 và 1960) hoặc vào năm tiếp theo (1953, 1957 và 1969).

Tại sao giữa trào lưu kinh tế và cuộc bầu cử lại liên quan đến nhau như vậy?

Các nhà kinh kĩ (Stock broker) giải thích như sau : Vào các năm có bầu cử, chính quyền bao giờ cũng tìm cách giúp nền kinh tế phát triển, khiến cho cử tri cảm thấy tình trạng tốt đẹp. Nhưng vào năm tiếp theo đó, thì chính quyền phải thi hành các biện pháp cần thiết nhưng trong năm trước không ban bố được vì sợ mất phiếu.

Giữa Nixon và Mc Govern

Hiện nay ở Wall Street người ta ngả về phía Nixon nhiều hơn Mc Govern,

Wall Street lo ngại về sự thăng tiến chính trị của nghị sĩ Mc Govern, đều nói người ta đã đặt ra tên « Thị Trường Mc Govern » để chỉ biến tượng giá chứng khoán lên xuống theo ông Mc Govern. Khi ông Mc Govern được tuyển chọn trong cuộc tuyển cử sơ bộ ở California, giá chứng khoán xuống. Khi ông Mc Govern trở thành bị mất một số phiếu của đoàn đại biểu California, thì giá chứng khoán lên một khoảng thời gian ngắn, cho tới khi tòa án quyết định rằng ông Mc Govern vẫn hưởng trọng số phiếu từ bản.

của họ lời hay lồ. Ông Mc Govern làm họ lo sợ vì chính sách thuế mà của ông toàn thâu thêm 17 tỷ riêng về thuế của các công ty.

Các lý thuyết gia kinh tế tư bản đã kinh Mc Govern vì chính sách của ông sẽ làm cho người ta giảm bớt sự tiết kiệm và không được khuyến khích đầu tư và làm việc nhiều hơn để kiếm lời nhiều hơn. Tiết kiệm, đầu tư và làm việc hằng hái để kiếm lời đó là những căn bản của nền kinh tế tư bản.



Trong lịch sử Mỹ hiện tượng Mc Govern chỉ có thể so sánh với thời Franklin D.Roosevelt khi Wall Street chống đối Roosevelt kịch liệt (dù sau đó Roosevelt vẫn đắc cử).

Chính sách « tái phân lợi tức » của Mc Govern sẽ làm cho các công ty lớn và nhà giàu thiệt thòi. Trước ông ta đề nghị sẽ đánh thuế 100 phần trăm các lợi tức quá số 500 ngàn Mỹ Kim; sau ông rút xuống chỉ đánh thuế 75 phần trăm.

Ông Mc Govern còn dự tính lấn công vào thành trì các công ty « độc quyền chia nhau thị trường » thí dụ như 3 công ty xe hơi lớn chia nhau thị trường bán xe, 2 công ty thép, 2 công ty làm vỏ xe chia nhau « vùng ảnh hưởng ». Chính sách « tấn công » đó của Mc Govern sẽ làm cho các đại công ty bớt kiếm lời, và ảnh hưởng tới hàng triệu cổ đông (thí dụ riêng 2 công ty xe hơi Ford và General Motors đang chia nhau thị trường xe hơi, Ford có 384 ngàn cổ đông, GM có 1.349.000 cổ đông).

Đây, lại mỗi lo ngại đó của Wall Street, Mc Govern hứa hẹn sẽ làm gia tăng số tiêu thụ, để thúc đẩy kinh tế. Các chương trình gia cư, chống nhiễm độc ngoại cảnh, sẽ gia tăng và phát sinh nhiều công việc mới.

Kinh tế Mỹ năm 1973

Trong hiện tại, các giới tài phiệt Wall Street chắc chắn không ủng

hộ Mc Govern. Xưa nay đã có những ứng cử viên bị Wall Street chống đối nhưng vẫn đắc cử ; và nhiều chương trình lúc đầu coi có vẻ sẽ làm suy sụp kinh tế, nhưng sau đó lại cứu vãn được nền kinh tế tư bản, như thời Roosevelt đã chứng tỏ.

Nhưng dù Nixon hay Mc Govern đắc cử thì tương lai kinh tế năm 1973 của Mỹ cũng không hứa hẹn tốt đẹp gì.

Trong năm nay chính phủ Nixon đã thành công đợt đầu để giữ vững giá đồng Mỹ Kim, đồng thời giúp cho hàng hóa Mỹ dễ bán trên thị trường quốc tế với một hối suất Mỹ Kim thấp, thay vì hối suất cao như trước kia khi hàng Nhật, hàng Đức bán rẻ hơn hàng Mỹ, và chiếm hết thị trường ngay tại nước Mỹ. Chính phủ Nixon tìm cách bảo vệ kinh tế 1972 tốt đẹp, dù phải chấp nhận lạm phát và một tỷ lệ thất nghiệp cao.

Những chính sách đó sẽ phải thay đổi để kiềm chế bất nạn lạm phát vào năm 1973.

Mặt khác chính phủ Nixon cũng có 1 chính sách cải tổ thuế vụ mà cũng chỉ tới năm 1973 mới thi hành.

Những biện pháp đó đều báo hiệu nền kinh tế Mỹ năm 1973 sẽ không bền mà có thể xuống.

Trong trường hợp Mc Govern đắc cử thì chính sách ngăn chặn các đại công ty của ông cũng khiến nền kinh tế Mỹ 1973 bị sụt giảm.



HÀNG TUẦN BẠN ĐÃ ĐỌC :

tuần báo ĐỜI

Phát hành mỗi chiều thứ sáu

THÌ HÀNG NGÀY BẠN KHÔNG THỂ QUÊN :

nhật báo SONG THẦN

SAU CHIẾN TRẬN

dành cam gửi xuân này qua gian khổ
đè chuộc về niềm mê mải bâng khuâng
tôi đi giữa một hành lang nắng gió
niềm lo âu chưa dịu nhẹ đôi phẫn

sau những cuộc xung phong ào thác lũ
còn lại gì vươn trổng cạnh nhà hoang
và hoa cỏ im lìm nghe đón gió
bầy gà con vừa lạc mẹ kêu dan

trên sân nắng nhiều thù quàn phơi xác
thanh AK vô giác lồng tay gầy
ngoài bờ lúa, nhiều anh em nhầm mắt
vuông đất hồng làm gối lạnh từ đây

khi tôi đến quê xa chìm tiếng hát
chiều hành quân vai nặng, túi cơm rời
khi trở lại qua tầng nhà chất ngất
bên via hè nhiều đống rác còn phơi

một thế hệ tay chưa rời vũ khí
lớp dày em vừa lên thế trong hàng
nhiều khi chán bao lời ru ước lệ
lời tung hô vào cuộc lúc buông màn

chưa dám hỏi ngày mai, này bom đạn
chiến tranh đan triển thiên lửa trên đầu
tôi chợt thấy thương thù và yêu bạn
chúng ta đều bình đẳng trước thương đau

ngày nào đó khi xa miền chiến trận
sóng buông rồi và lửa tắt dần sau
người sống sót nhìn nhau và sênh nhận
mình da vàng cùng tiếng nói như nhau

xin chờ học danh từ trong tự vị
hoài công chăm cây lý thuyết đại đồng
muốn yêu khắp loài người? — xin hãy nghĩ
đến thân này xương máu Việt Nam chung

Ý YÊN
(Mùa Thay Lá)



TIỀN ĐỒN PHÒNG THỦ

phương nào lên Ái Nghĩa
hướng nào giật Bình Long
ta nằm nơi tuyệt địa
Nhớ về Thơ Thénon
Nắng chiều xanh chiến lũy
chim dùa mây về đâu
cười vang cùng thiêng cõi
hoa đại bắt tri sầu...

VÕ PHONG VÂN

ĐƯỜNG VÔ AN LỘC

con đường 13 rừng thật buồn
pháo đồ như mưa xuống đầu truong
căn phòn còn sót trong hơi thở
30 cây số vạn oan hồn

đường vô An Lộc đầy xác giặc
rừng im trong dầu óc dã man
đồi gió băng qua cơn mộng dữ
bao hồn oan bỏ đêm tiễn quân

đường vô An Lộc cơn mộng dữ
đầy một miền đất chết đi qua
thây chết không chôn nằm như ngả
tâm hồn sỏi đá cũng xót xa

rừng Bình Long ngoảnh mặt làm ngơ
nghìn kẻ vô danh nghìn năm mồ
đoàn quân qua không lên tiếng khóc
sóng thác đời nay thật hùng hờ

phận người như chiếc lá lao đao
lau Ô tĩnh mịch đêm quan ải
Xa Trạch cô đơn ngút mắt sầu
trận có bao giờ chán giặc mỏi

thành phố diêu tàn An Lộc đó
khỏi lên cao lửa rực cơn hồng
trái tim người chứa đầy ly tán
ngược mắt ngùi đau đǐng tận hồn

ta gửi hồn ta lên đầu súng
đợi phút diêu tàn đè về xuôi
hồn những ngần ngại bên chiến địa
bỏ quên thân xác nỗi ngậm ngùi

NGUYỄN TẤN THÀNH
Bla 6172

MÙA TIỀN ĐỒN

(tặng Lê Nguyên Ngữ)

phòng tuyến chiều sương mưa lặng lẽ
hồn thi nhân một thuở lưu đồn
núi rừng ngủ giấc hồi hiu quạnh
trấn thủ mười phương một nỗi buồn

tôi ở đây mà lòng thật xa
sầu vương theo lớp lớp mưa qua
mưa nghiêng tâm sự lên đồn vắng
heo hút vào đêm chợt nhớ nhả

nhớ lấm mái trường im bóng lá
nhớ em khăn lụa che môi cười
ở đây khói lửa mờ đôi mắt
nằm dưới hầm tôi trốn mặt trời

lá vẫn xanh rừng chưa đổi sắc
tiền dồn hiu quạnh đón mưa mưa
chiều sương khói thuốc xanh dòng nhớ
cô độc nằm nghe gió trở mưa

TRẦN NGỌC KIM
(Phan Thiết 72)



ĐI TRÊN QUÊ HƯƠNG

qua ngang miền khét thịt người
nhìn mồ tập thề ta cười mình ta
người đâu đến ở đây hòa
làm phân bón đất mù lòa quê hương
rừng cao su bén ngọn cuồng
rẽ lên trắng hếu mọc luồng châu thàn
ngậm ngùi oằn oặt đợt tránh
trao sầu nặng trĩu ruổi xanh biếng cười
người còn muốn đến nữa thôi
hay đang ngắn ngầm tường vôi vô thâm

MAI DUYÊN CĂN
(bộ nhạc Trung Ương Tòa Thánh TN)

Nghĩ quanh



Đêm thu giáng gió một giờ,
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ
quanh.

xx

Cao giọng ngâm hai câu thơ trên của Tản Đà, Cạc tôi chọt nghĩ đến cụ Thales với cái lầm khà kinh và hữu ích của cụ hai ngàn năm trăm năm trước đây khi cụ khẳng định với đám môn đệ trong trường phái Ionian rằng : « Vạn vật đều do nước mà ra ».

Cũng dễ hiểu tại sao cụ lại phát sinh ý nghĩ vạn vật đều do nước mà ra. Nguyên do chính quê cụ, thị trấn Miletus, một thị trấn phồn thịnh (nay thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ), ở ngay trên bờ biển Egean. Đứng trên bờ biển quê hương, thà hồn theo khói nước mênh mông óng ánh mà bích, cụ biết vùng biển này mở rộng về phương Nam thành Địa trung Hải, mở rộng nữa, bèn kia hai cột thạch trụ Hercules (eo biển Gibraltar), thành Đại Tây Dương. Cụ cho rằng mặt đất có nhiên phẳng, hình một cái đĩa tròn, đường bắc kinh bất quá vài ngàn dặm là cùng, bao quanh là nước của một đại dương vô tận. Mà ngay trên mặt đất liền cũng đâu có thiếu nước, nào là những con sông tràn漫 mìn giữa đám cỏ cây như những con rắn bạc, nào là những gợng hồ phẳng trong, nào là những ngồn nước từ lòng đất phun lên, nào là nước khô bốc lên thành hơi, rồi lại mưa xuống trở lại nguyên hình. Rõ ràng nước

một nửa làm thành trời một nửa làm thành đất.» Đó, trời đất sở dĩ có, theo lời giải thích cổ thời của Babylone là do một trận huyết chiến của các thần linh như vậy đó.

Tới cụ Thales cụ cóc cần thần linh, cụ khẳng định đơn giản bằng trí suy tư của cụ : « Vạn vật đều do nước mà ra. »

Nội dung giải thích thi lầm, nhưng cách giải thích bằng lý trí như vậy, cụ đã có công đầu khơi nguồn ra phương pháp suy tư khoa học. Bởi suy tư như vậy là cụ và cả trường phái do cụ lãnh đạo đã đi đến giả thiết căn bản : « Vũ trụ vạn vật biến chuyển theo những luật tắc của vũ trụ vạn vật, và lý trí con người có thể tìm hiểu, có thể giải thích những luật tắc đó. »

« Vạn vật đều do nước mà ra ! Lời khẳng định của cụ Thales thật là cực kỳ sai, nhưng thái độ pha xiềng thần thoại của cụ thật là cực kỳ cách mạng. Và công ơn đó nhân loại khoa học tiến bộ thế hệ này qua thế hệ khác không bao giờ dám quên.

xx

Đêm thu giáng gió một giờ,
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ
quanh.

xx

Nhân nhớ lại truyện cụ Thales, Cạc tôi muốn từ những chuyện xấu, đau khổ, thất bại tim quanh sang khía cạnh xây dựng của chúng.

Chuyện nước Nhật chẳng hạn, nước Nhật bại trận kết thúc đệ nhị thế chiến. Cạc tôi đã tìm đọc

nhiều, khá nhiều sách của các sử gia Nhật mà chưa hề gặp một lời nào của một trong những khối óc khà kinh đó « nghĩ quanh thấy rằng mặc dù giới quân phiệt Nhật dạo đó đã đi lâm vào vết xe đổ của tài phiệt, thực dân, đế quốc Tây phương, nhưng chính sự vùng dậy của Nhật Bản, người phương Đông—dù vùng dậy để sau đó ngã khuyu tưởng chừng rời vực thăm do sicc nóng của hai quả bom nguyên tử—Nhật Bản đã phá xiềng cho cả Đông phương. Và ánh hưởng dày chuyền, Phi châu cũng được thoát xiềng nô lệ.

Ngày nay nhìn vào thế giới như trước kia, không còn vết tích thực dân địa, chúng ta há chẳng nên « nghĩ quanh » mà hiểu rằng nền mang ơn nước Nhật làm đường bị trận thuở đệ nhị thế chiến như thế giới khoa học luôn luôn mang ơn cụ Thales « vạn vật giải do thủy sinh chí. »

xx

Lại như nhìn vào thực tại đất nước. Ai chẳng bảo Mỹ giỏi. Mà Mỹ giỏi dứt đi rồi. Máy điện tử tính việc như thần. B52 với thảm bom chiến lược, Phantom với rocket chiến thuật. Ngăn chặn địch, tiêu diệt địch dùng phong phác. Bom tinh khôn rơi từ mấy ngàn thước cho xuống trúng đích y như thời ông xuy đồng hạ con chuồn chuồn đậu trên cành tre ngay trước mặt. Mỹ càng giỏi bao nhiêu thì Cộng sản miền Bắc lại càng giỏi thêm lên một bậc, y như Thủy Tinh giỏi dâng nước thì Sơn Tinh giỏi dâng núi cao thêm một mức. Cộng Sản miền Bắc mà lại so với quân dân miền Nam, thì quân dân miền Nam lại cao hơn một mức nữa.

Này nhé ngọt hai mươi năm nay Cộng sản nắm vùng đầm cỏ mồ hôi miền Nam, rồi vừa đánh trống vừa ăn cướp. Cá « thế giới tiến bộ » đâu đâu cũng cung cộng sản miền Bắc, rẽ rúng miền Nam. Đứng ở thế thượng phong như vậy mà vẫn không dè đẹp được miền Nam. Lưỡi rìu Mậu Thân tưởng rằng là lưỡi rìu tối hậu của Lý Thông thanh toán một lần chót Thạch Sanh. Ai ngờ chính khí vắng vặc của miền Nam làm cho lưỡi rìu tối hậu CS do tàu hỏa nhập ma phạt luôn đôi rồng của chính cộng sản. Bốn năm

sau, lưỡi rìu phục hận của chúng cuộc tổng công kích 29-3-1972, lại là một lưỡi rìu tầu hỏa nhập ma nữa. Và chúng thụ lánh : Waterloo I, Kontum ; Waterloo II, An Lộc ; Waterloo III, Trị Thiên. Thấy mẹ !

Xét đến đây thì tưởng chúng ta có thể hả hê cầm chủ : « Ủm ba la, ba ta cùng giỏi ! »

oo

Nhưng nếu ta lại... nghĩ quanh đi một chút thì chúng ta cũng có thể lắc đầu ngao ngán than dài mà rằng : Ủm ba la, ba ta cùng giỏi !

Trước hết là Mỹ tôi. Kỹ thuật như vậy, B52 số zách, siêu cường Nga cũng phải bái phục, Phantom năm bờ oăn. Do Thái thèm



mình để xung phong vần vắn và vần vân.

Nhìn sang phía quốc gia của ta, thì đó « đối phương lớn » của mình tinh thần sa sút đến như thế, mặt nạ chính trị hoàn toàn thoát y trong nước cũng như ngoài nước. Trong nước, « quân giải phóng » đi đến đâu thì yếu chán như người già và trẻ con cùng bỏ hết mà đi cho thoát, hiền lành và thật thà như đồng bào Thương cung chạy xuống các thị trấn, sống ngu ngơ qua ngày. Lòng dân ruồng bỏ, ghê tởm chúng như vậy, bộ đội mình thi chịu đựng giỏi như vậy, chiến đấu tài như vậy. Sao chính phủ mình vẫn chưa « dứt điểm » được chúng ?

xx

Ba ta cùng giỏi ?
Ba ta cùng tồi !
Chuyển bại thành thắng
Ba ta cùng Người.

Làm thế nào để chuyền ba thành thang cho cả ba ta cùng người đây ? Để ợt ! Ông Nixon và ông Kissinger cứ hay bày trò quan trọng hóa mặt đàm mặt diếc cho thêm rắc rối, Cạc tôi công khanh oạc móng heo đương di bì bước của ít nhất là hai phe đồng minh bèn minh.

Trước hết là chính sách Mỹ. Nước Mỹ với lịch sử uế trung, đầu óc không thành kiến, dám thử thách, dám khai phá tuốt mò. Mỹ sở dĩ chưa đầy 200 năm lịch sử mà kỹ thuật đạt đến mức siêu tuyệt như vậy chính là nhờ tinh thần dám thử thách, khai sơn phá ta lach đó. Nay chính sách Mỹ hãy bước thêm một bước nữa : dùng ưu điểm tuyệt đối của kỹ thuật đó chuyền thành ánh sáng nhân bản như ta cùng sức nước chuyền guồng thành điện năng.

Luật bảo toàn cơ năng là luật muôn đời của vũ trụ. Mỹ với ưu điểm tuyệt đối kỹ thuật hãy tuyệt đối noi gương đó của vũ trụ. Nghĩa là hãy nhất nhất bảo toàn cơ năng; từng đồng đò là xuất ngoại viễn trợ, từng thành quả kỹ thuật xuất ngoại viễn trợ phải biến thành ánh sáng nhân bản. Đứng đúng đó là và kỹ thuật để nô lệ hóa con người !

(Xem tiếp trang 58)



GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

BA

Mạnh bức tức vò bức thư vứt xuống sàn. Nhưng sau đó chàng lại phải cúi xuống nhặt nó lên, vuốt lại cho phẳng phiu đặt lên bàn, vì chàng còn cần dùng đến nó sau này. Việc đã vứt bức thư đi để rồi lại phải nhặt lên làm cho Mạnh bức tức nhiều hơn là lời lẽ trong thư. Thời gian sau này Mạnh dễ dàng cãi giận với tất cả mọi người, mọi việc, trừ với nàng.

Bức thư từ một Công Ty Địa Ốc ở Saigon gửi lên báo cho chàng biết họ chưa bán được căn nhà của chàng. Mạnh nghe những người làm địa ốc dìm căn nhà của chàng lại để âm mưu gì đó, thái độ gian dối của họ làm chàng vừa khinh vừa bất mãn, xong ngay lúc này chàng chưa cần đến tiền lâm, số tiền sẵn có trong trương mục của chàng ở ngân hàng còn có thể cung cấp cho chàng và nàng những ngày sống ung dung trong thời gian dài nữa.

— Chuyện chỉ vậy anh?

Nàng đang ngồi trang điểm trước gương.

Họ đang ở trong phòng khách sạn Palace, trong không khí mát rượi ở Đà Lạt. Phòng sang, đồ đạc toàn bằng gỗ trang trọng kiểu Pháp, cửa sổ có cửa

kiếng phòng họ nhìn xuống hồ Xuân Hương. Tiều phòng đất nhưng thật đáng tiền. Họ bỏ QuiNhơn về NhaTrang và ở NhaTang Hotel, họ gặp lại kè họ muốn đi khỏi Qui Nhơn để tránh mặt: người tình cũ của nàng tên là Lầu. Gã này bỏ rơi nàng ở QuiNhơn nhưng khi thấy nàng đi với người đàn ông khác, bỗng dung nồng nhiệt trở lại với nàng. Ở NhaTrang chưa đầy ba ngày, họ đưa nhau lên ĐàLạt. Và họ đã sống ở đây được một tháng.

— Một chuyện rắc rối ở Saigon, không có gì quan trọng.

Mạnh không muốn kể với nàng chuyện bán nhà. Sợ nàng có thể nghĩ là chàng thiếu tiền và cần tiền. Chàng tới đứng bên cửa sổ, nhìn xuống hồ. Cảnh bờ hồ có một nơi lèn xuống của máy bay trực thăng. Trực thăng lèn xuống suốt ngày. Tiếng máy nổ ầm ầm vang trong thung lũng nhiều lúc làm cho Mạnh sot ruột muối phát điên. Chàng đốt điếu thuốc là bằng diêm cây. Từ phút gần nàng, chàng ngại không dám dừng lại cái bật lửa Dunhill,

— Anh thấy em chải kiểu tóc này không đẹp— Nàng nàng ngồi trước gương, chàng nói — Em thấy kiểu khác, được không?

— Anh thích kiểu nào?

— Vén hết tóc đằng sau lên, để lộ cái gáy. Đàn bà vén tóc đằng sau lên trông sang trọng lắm..

Chàng nói mà không nghĩ. Và nói xong, chàng hối hận ngay. Vô tình, chàng lại vừa đòi hỏi nàng chải tóc theo kiểu người đàn bà đã chết. Họ mới sống với nhau hơn 30 ngày nhưng họ đã nhiều lần cãi nhau, giận nhau, nàng đã nhiều lần khóc vì chàng bắt nàng phải giống người đàn bà nào đó tên là Kiều Dung. Nàng từng nói với nàng không phải là Kiều Dung của chàng và nàng không muốn giống người đó. Và tuy không hiểu nhiều lắm về tâm lý đàn bà Mạnh cũng biết rằng không người đàn bà nào, kể cả những cô gái chơi bời tầm thường nhất, hào hứng thấy mình là một hình nhân bằng xương thịt để người đàn ông sống với mình đập lên đó hình ảnh một người đàn bà khác.

Và họ đã cãi nhau nhiều về chuyện này— chuyện chàng muốn nàng giống với người đàn bà cũ, và nàng không chịu— tuy họ chỉ mới sống gần nhau chưa bao lâu. Sự cãi vã, tranh luận không đi đến đâu, không sao giải quyết nổi làm cho Mạnh nản chí đến không dám nghĩ tới nữa. Nhiều lúc chàng có cảm tưởng như họ là một đôi mảnh thú bị nhốt chung trong một chuồng, không chịu nhau nhưng vẫn phải sống gần nhau, vẫn có những phút âu ái, nhưng cắn xé nhau đến nỗi đến chốn. Hai mảnh thú ấy tuy sống chung một chuồng nhưng vẫn có những giấc mơ riêng.

— Anh xuống dưới Bar chờ em.

Cầu thang rộng, bằng gỗ, có trải thảm cỏ. Đây là một cơ sở trong số rất ít những cơ sở tự do người Pháp để lai cho người Việt Nam quản trị vẫn giữ được màu sắc Tây phương, tức là sang, sạch. Cầu thang dẫn xuống một hành lang rộng với những thân cột vuông, lớn, những bộ salon lớn nặng đặt quanh hành lang rộng này. Vài tủ kiếng bày những đồng tiền cổ, những collection tem thư đường như cả năm cũng chẳng có người ngoại quốc nào hỏi mua. ĐàLạt đang mùa mưa, tuần trước có bão rít, đường lở, xe đò và phi cơ từ Saigon không lên được. Cảnh khách sạn quạnh vắng buồn rầu.

Nhưng Mạnh thích quanh vắng. ĐàLạt vắng và có mưa rơi gợi cho chàng nhớ tới những ngày cuối thu, đầu đông ở miền Bắc. Lâu lắm rồi Mạnh không còn ước mơ có ngày trở về Hà Đông, Hà Nội nữa. Thực ra nỗi ước mơ trở về ấy vẫn còn trong lòng chàng, như trong lòng tất cả những người Việt miền Bắc phải rời quê hương đi xuống miền Nam nhưng nó đã chìm mất dưới những tháng năm chông chát và những thất vọng. Ở đây, Mạnh uống rượu thật ngon. Rượu phải uống ở xứ lạnh. Chàng hiểu tại sao ở những miền tuyết phủ người ta phải hâm nóng rượu lên để uống.

Hành lang có hai cửa. Một cửa vào phòng ăn, một cửa vào Bar rượu. Mạnh vào Bar nhưng trong này không có lấy một người. Chàng trở ra ngồi trong bộ salon kê ở góc hành lang, gọi rượu uống và chờ nàng đi xuống.

Mạnh thản nhiên uống rượu, không cần để ý đến chuyện uống nhiều hay ít và hậu quả sức khỏe của chàng sẽ ra sao nữa. Vì chàng đã tìm lại được Kiều Dung. Dù nàng không nhận, chàng đã tin chắc nàng chính là Kiều Dung. Nếu cần phải giải thích tại sao, chàng không thể nói được. Trong tận cùng trái tim chàng, trong huyết quản chàng biết nàng chính là Kiều Dung. Như nàng chính là con gái của chàng, đứa con bị mất tích nhiều năm mới tìm lại được, chứ không phải là người tình. Thực ra, Mạnh không cần thiết lắm việc họ ân ái với nhau. Tình yêu của chàng là một thứ tình không định dâng gì đến xác thịt.

Nhưng Kiều Dung trước kia xa vắng, thanh cao và huyền bí chừng nào thì Kiều Dung bây giờ tầm thường, trần tục và rẻ giá chừng ấy. Nàng coi việc họ ân ái với nhau là điều cần thiết, như chàng bỏ tiền chu cấp nàng, mua tặng nàng đủ thứ, nàng phải trả lại bằng cách biến thân cho chàng hưởng thụ mới là công bằng. Nếu chàng lạnh lùng với sự hiền thân ấy, nàng sẽ tủi thân, nàng sẽ khóc. Chàng từng giải thích cho nàng biết chàng không cố đi tìm nàng để làm cái việc tầm thường ấy, nhưng nàng không hiểu. Vấn đề này cũng từng làm cho họ cãi nhau như việc chàng muốn nàng trang phục giống với hình ảnh Kiều Dung mà chàng giữ trong kỷ niệm.

Quỳnh xuống thang. Nàng như e ngại vì khung cảnh quá sang quanh nàng. Mạnh ngồi dưới thấp nhìn lên và ngắm nàng từ từ đi xuống. Nàng bận chiếc áo dài xanh, nhưng màu xanh này khác hẳn với màu xanh đẹp, thơ mộng của chiếc áo xanh năm xưa Kiều Dung từng mặc. Đúng Quỳnh là Kiều Dung nhưng vẫn không hẳn là Kiều Dung. Tất cả mọi thứ ở Quỳnh đều thô, tuy vậy, chỉ cần sửa lại một chút thôi là Quỳnh trở lại là Kiều Dung thanh lịch năm xưa.

Duy có đôi mắt của Quỳnh là không cần sửa đổi gì. Mạnh thấy đó chính là đôi mắt Kiều Dung. Và đôi mắt đó cũng cho chàng biết chắc, tin chắc nàng là Kiều Dung. Chàng muốn chạy tới ôm chàng lấy nàng, như đây là lần đầu chàng gặp lại nàng sau khi nhìn thấy nàng đã chết.

— Số anh chờ lâu, em vội...

Quỳnh nói thật quê, vừa nói vừa sửa lại mái tóc. Mạnh có cảm nghĩ như nàng là người đàn bà có thể hỉ mũi vào hai ngón tay và quẹt vào tay vịn cầu thang.

— Thằng cha Lầu nó mua cho em cái áo này hả ?

Hỏi xong, Mạnh lại hối hận. Không phải là Lầu thi là một gã đàn ôn khát. Cũng có thể Quỳnh cho chiếc áo này là áo đẹp nhất của nàng, nàng cố bận nó để làm cho nàng đẹp, cho chàng hài lòng. Lòng tự ái của nàng bị va chạm nhưng không phải như chàng nghĩ :

— Em mua chứ bộ— nàng sụt mặt— Cái gì cũng Lầu..Lầu. Nó đâu phải là chồng em..

— Ở đây có nhiều nhà may phụ nữ lớn lăm thì phải—chàng nói giọng dàn hòa—hang may nhiều không kém gì Saigon. Anh muốn đưa em đi may một lô đồ mới, anh muốn em bỏ hết những bộ quần áo cũ của em đi..

Như tất cả những người dàn bà đẹp hay không đẹp, học thức hay không, từ g có nhiều y phục hay nghèo quần áo, đôi mắt Quỳnh sáng lên:

— Chịu gấp..

Họ cặp tay nhau đi ra khỏi khách sạn băng lối cửa trước. Có một khoảng sân si mảng rộng trước mặt tiệm khách sạn, quanh đó là những khoảng trồng hoa. Ở Đà Lạt, chỗ nào cũng có hoa. Hoa tươi, đẹp. Kè cả trên những đống rác, những hàng rào không người chăm nom, không người chờ đợi có hoa, hoa vẫn nở. Quanh khách sạn này tất nhiên hoa phải đẹp, nhưng có lẽ vì bị khách trộn ngát mất quá nhiều, người ta đem dày kẽm gai dăng lên hoa. Những dàn hoa này có thể tượng trưng cho tình yêu—trong một phút triết lý, Mạnh nghĩ như thế—có màu sắc đẹp nhưng cũng có nguy hiểm, anh nào tưởng bở nhào vào là có chầu thương tích.

Một lối đi rất nhiều bức dán từ khách sạn trên ngọn đồi cao xuống tới con đường bèn bờ hồ. Hai người cặp tay nhau đi xuống.

— Đi lẹ dữ.—Nàng la lên, trong khung cảnh im lặng, tiếng vang của nàng như vang xuống tận chầu đồi—Đi chơi mà..

— Đi may áo chứ. Chàng đáp.

oo

Nhà may lớn hơn hai người tưởng. Quỳnh ngần ngại khi tới cửa nhà may. Nàng có vẻ như muốn được đi chọn hàng, may áo một mình, tất nhiên là do chàng đưa tiền. Đúng như nàng đã lờ mờ biết ý định Mạnh muốn may cho nàng những chiếc áo giống hệt với người yêu cũ của chàng. Nhưng ngay lúc này nàng không tiện phản đối.

Mạnh quả quyết kéo nàng bước qua khung cửa kiếng vào tiệm.

Cô tiếp khách, trang điểm như một đào hát sắp ra sân khấu, mặt trắng những phấn dày, mắt tô đen, gắn lông nhuộm giả to như hai cánh quạt nhỏ quanh mắt, môi đỏ chót như son đỏ, những móng tay dài sơn hai màu, bước ra chào đón họ:

— Chào ông bà..

Quỳnh khóc, đi tới nhìn vào những tủ kiếng bày hàng.

Mạnh làm ra vẻ thành thạo:

— Vợ tôi cần may gấp một lô áo. Thật gấp. Hàng lý của chúng tôi bị thất lạc và chúng tôi lại không ở chơi đây lâu. Nhà hàng có áo dài may sẵn bán không??

Cô tiếp khách mím cười:

— Thưa áo dài thì không có may sẵn nhưng tiệm chúng tôi có đồ Tây phương.. Tunique, quần patte đủ mặt hàng, đủ rồng. Có thể lấy ngay được nếu ông bà cần. Còn đặt may gấp cũng chóng lắm. Chỉ giờ này mai là ông bà lấy được đồ..

— Chắc không??

— Dạ chắc.

Cô tiếp khách nhìn về phía Quỳnh, trước lưỡng vóc dáng bà khách:

— Về áo dài phụ nữ—cô ta nói tiếp—chúng tôi có một số áo do khách đặt may nhưng chưa lấy. Nếu bà là chủ, thấy vừa, muốn lấy ngay cũng được. Chúng tôi sẽ may áo khác cho khách đến lấy sau. Nhiều bà, nhiều cô vẫn lấy áo như thế, chỉ cần sửa lại chút đỉnh. Thưa áo đó may cũng phải sửa chút đỉnh vậy...

Mạnh theo cô tiếp khách đi vào chỗ trung bày áo đã may xong của tiệm. Những chiếc áo dài đủ màu treo trong tủ kính sáng trưng, có tới vài trăm chiếc Phụ nữ Đà Lạt ưa diện ghê thật. Chàng nghĩ thăm.

Bỗng mắt chàng nhìn dính vào một chiếc áo. Áo xanh. Nhưng đây đúng là màu xanh mà chàng hằng mơ tưởng, từng nhìn thấy trong mơ suốt hai năm qua, kể từ buổi chiều Kiều Dung chết. Đây chính là màu áo xanh Kiều Dung đã mặc.

Chiếc áo xanh được bày ở một chỗ trang trọng nhất phòng. Mạnh nghĩ đến chuyện đặt may thử hàng đó cho Quỳnh. Nhưng nếu chàng muốn tạm được áo cho Quỳnh mặc thì hay biết mấy. Chàng sẽ thấy ngay là Quỳnh chính là Kiều Dung. Cả Quỳnh cũng không còn chối cãi được.

Mạnh chỉ tay:

— Tôi muốn nhà tôi bạn thử chiếc áo này. Được không cô?

Chàng không ngờ cô tiếp khách sốt sắng:

— Dạ. Được chứ ạ. Nếu bà nhà bạn vừa và ông bà thích, ông bà có thể lấy ngay áo này cũng được.

— Lại đây, em..

Quỳnh ngây ngất trước chiếc áo xanh. Đôi mắt nàng mở lớn nhìn cô gái đỡ chiếc áo ra khỏi giá. Cảnh thấy nàng sắp phản đối, chàng nói:

— Em bạn thử cái áo này.. Chiều anh.. Cho anh vui...

Quỳnh do dự. Nàng ngượng khi thấy cô gái nhìn họ ngạc nhiên. Lời Mạnh vừa nói không có vẻ gì là lời một ông chồng ai chọn hàng may áo cho vợ. Rồi nàng lặng lẽ đi theo cô bán hàng vào phòng thử áo.

Mạnh bồn chồn đi đi lại lại giữa những dãy tủ kính và áo dài. Đã nhiều lần chàng yêu cầu Quỳnh ăn mặc, trang điểm theo ý chàng, nghĩa là giềng như hình ảnh Kiều Dung mà chàng còn nhớ, xong nàng vẫn không chịu. Nhái là từ khi nàng biết chắc chàng muốn nàng giống như người đàn bà chàng yêu đã chết. Mạnh không thành công với việc vừa kẽ vì thật ra chàng không thể giải thích được rõ ràng Kiều Dung ăn mặc sang như thế nào, trang điểm ra sao. Bỗng dung sảng nay, chàng thực hiện được ý muốn.

(CÒN TIẾP)



● CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG sưu tầm

Đầu tiên và cuối cùng

Chàng, hãy còn trẻ, nồng say và quan trọng :

— Em yêu.. Anh muốn anh là người đàn ông thứ nhất trong đời em..

Nàng, già dặn hơn và tất nhiên cũng từng trải hơn, áu yếm vuốt má chàng :

— Em yêu anh lắm nhưng anh nên nghe em khuyên điều này.. Trong tình yêu, anh chỉ nên mong ước được là người cuối cùng, đừng mong là người đầu tiên..

Gái mới

Hai cô gặp nhau giữa phố đông :

— Toa biết chuyện chưa, một cô hỏi, Yvonne nó sắp lấy chồng đó..

— Thiệt sao—cô kia hỏi lại. Tôi nghiệp con bé, nó lại có thai rồi..

Chính khách mới

Nhà chính khách trẻ tuổi, đang lên, được một hội toàn những bà nhà giàu mới tới nói chuyện. Cuộc nói chuyện được hội tổ chức trong một hội quán sang trọng. Cử tọa toàn là các bà, các cô.

Đến giờ khai mạc nhưng không ai thấy nhà chính khách diễn giả đâu cả. Bà chủ tịch đi tìm và gặp nhà chính khách đang đi đi lại lại trong một căn phòng nhỏ trong hội quán. Thấy nhà chính khách có vẻ bối rối, bà chủ tịch tìm lời khuyến khích :

— Chắc ông chưa có kinh nghiệm nói chuyện trước các bà, các cô ?? Ông tin tôi đi, không có gì khó khăn đâu mà ông phải sợ hãi đến rối trí, mất cả bình tĩnh..

Bị chạm tự ái, nhà chính khách cãi :

— Xin lỗi bà.. còn lâu mới tôi sợ đến mất bình tĩnh..

Bà chủ tịch cười hý xả :

— Nếu ông không mất bình tĩnh tại sao ông lại vô phòng này ? Ông không thấy đây là phòng di tiểu của phụ nữ sao ??

Cho bố đi theo

Anh con hầm hầm nói với anh bố :

— Tôi không còn chịu nổi cuộc sống trong nhà này. Tôi đi đến những nơi có cuộc sống say sưa thật sự, có rượu, có đàn bà đẹp, có tình yêu, có tiền. Ông đừng hòng cản tôi..

Anh bố la lên :

— Ai cản mày ?? Mày đi cho bố đi theo..

Giữa những người lịch sự

Chuyện này không phải là chuyện «giữa những người đã chết» mà là giữa những người lịch sự, sang trọng, giàu có và học thức nữa.

Một hội quán kín đáo nợ vẫn có điều lệ chỉ có hội viên đàn ông được vào chơi, tuyệt đối cấm không được đưa khách phụ nữ vào hội quán. Năm đó bỗng điều lệ này được sửa đổi : hội viên có quyền đưa vợ vào hội quán chơi. Bát Vạn, một hội viên của hội nhưng hẵn còn độc thân, đem chuyện này ra chất vấn quản lý hội quán :

— Những hội viên có vợ đưa vợ đến chơi thì xong rồi nhưng còn những hội viên độc thân thì sao ?? Phải để cho họ đưa bạn gái của họ tới mới công bằng chứ ?

Quản lý suy nghĩ rồi trả lời :

— Các hội viên độc thân muốn đưa bạn gái tới cũng được nhưng với điều kiện là những cô bạn gái đó phải là vợ những hội viên khác.

Mưu Sở Khanh

Chàng PlayBoy hoa hoa đưa một em vũ Sêch xy đờ luých, loại vũ nữ sêch xy được suy tôn là Thần Nữ, Nữ Hoàng vv, vào một nhà kim hoàn lớn hỏi mua một dàn nữ trang trị giá 700.000 đồng, chàng PlayBoy sốt sắng đáp ứng liền. Nhưng vì chàng trả bằng chi phiếu và bây giờ là chiều thứ bảy, nhà hàng không thể hỏi ngân hàng xem chí phiếu của chàng có tiền bảo chứng hay không nên ngàn ngại không chịu giao hàng. Chàng PlayBoy lichen sự dàn xếp :

— Không sao. Chúng tôi đi Cấp chơi cuối tuần, Ông cứ giữ cả nữ trang lẫn tấm séc của tôi. Sáng thứ hai, nhà hàng mở cửa, ông cho đem séc của tôi ra lãnh tiền. Đến chiều thứ hai, chúng tôi về và mới đến lấy nữ trang..

Chủ nhà đồng ý quá. Và chàng và nàng vui vẻ đưa nhau đi Cấp. Chiều thứ hai, chỉ thấy chàng PlayBoy trở lại nhà hàng. Chủ nhà hầm hầm bảo cho chàng biết là đã cho người đem séc ra nhà băng nhưng không lãnh tiền được, vì trương mục của chàng đã cạn tiền. Chàng PlayBoy cười tinh bợ :

— Tôi không lời để lấy món nữ trang mà chỉ lời để xin lại ông tấm séc. Nhận tiền, tôi để cảm ơn sự cộng tác của ông. Nhờ ông tôi đã có điều kiện sống qua những ngày đêm tuyệt đẹp ở Cấp..

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

KINH TẾ

Quan thuế biểu xuất nhập càng được sửa đổi

Từ lâu, mọi người đều cho rằng hệ thống quan thuế biểu xuất nhập cảng VN quá nặng nề và phức tạp gây nên nhiều phiền phức cho thương gia VN cũng như ngoại quốc.

Nhưng theo Sắc luật 006/TTL/SL do Tổng Thống VNCH ban hành ngày 28-7-72 với mục đích đem lại những sự cải thiện quan trọng về cơ cấu như :

— Giản dị hóa tối đa cơ cấu thuế quan để việc quản trị và hành thuỷ hưu hiệu, Thuế kiêm ước được bãi bỏ và nay chỉ còn thuế quan với một thuế biểu duy nhất.

— Thuế nhập nội sẽ bảo vệ vừa phải ngành nông nghiệp và các ngành kỹ nghệ hưu ích cho nền kinh tế quốc gia.

— Thuế suất quan thuế biển đổi với 1415 phương vị nhập cảng ngày nay chỉ còn có bốn bậc tần số :

00/o đổi với các hàng thiết yếu cho đời sống đại chúng, các máy móc kỹ nghệ, dược phẩm, xe vận tải và chuyên chở công cộng, máy móc và dụng cụ nông nghiệp v.v...

25/o đổi với đa số các loại nông phẩm, nguyên liệu nông phẩm và đa số sản phẩm nhập cảng toàn ché.

50/o đổi với các hàng xa xỉ hay không cần thiết cho đời sống của đại chúng,

100/o đổi với một số hàng đặc biệt xa xỉ phẩm như bơ, pho mát.

Riêng về xe hai và bốn bánh có một vài thay đổi theo quan thuế biểu mới.

— Xe vận tải và chuyên chở công cộng (trên 30 chỗ ngồi) được miễn thuế.

— Xe thực dụng (xe vận tải và chuyên chở cồng trống không có tính cách du lịch) được hưởng thuế xuất 100./-

— Xe du lịch và xe gắn máy vẫn chịu thuế suất 200./- như hiện nay.

Việc áp dụng quan thuế biểu mới so với quan thuế biểu áp dụng từ ngày 15-11-71 thì giá cả các loại hàng ngoài thị trường không có gì thay đổi lắm, một vài loại hàng như bơ, pho-mát hương phấn giá tăng 50./- vì đang hưởng thuế suất từ 50./- tăng lên 100./-. Các loại xe thực dụng giảm đi một nửa, vì trước kia chịu thuế 200 phần trăm nay chỉ còn 100 phần trăm, trong khi đó các xe chuyên chở cồng trống lại tăng giá gấp đôi và trước kia được miễn thuế nay phải chịu thuế suất 100 phần trăm.

Nhìn qua hệ thống quan thuế mới do TT ban hành, một viên chức cao cấp đã cho biết là họ chưa bao giờ thấy hệ thống thuế khóa của một quốc gia nào giản dị như thế, ngay cả tại các quốc gia tân tiến đi nữa.

Tuy chính phủ cho rằng việc áp dụng quan thuế kêu mới để khuyến khích phát triển kinh tế trong khuôn khổ lành mạnh để bước vào giai đoạn tự do kinh doanh.

Tự do kinh doanh hay tự do cho chết, điều này hạ hồi phản giải. Chắc rằng ai mạnai thì sống ai ai yếu thi chết.

Nhìn chung phản ứng của giới công kỹ nghệ già đều bất lợi, họ cho đây là một nguy cơ, họ đang đứng trước cuộc phiêu lưu đầy bất trắc. Những ngày tháng sắp đến họ tự ví như một đứa bé lén ba sếp đứng ra so tài đua súc với những lực sĩ thời đại. Cuộc thử sức như thế e rằng phần thắng khó dem về cho họ, nếu có chỉ là những may mắn ngoài sức tưởng tượng.

VƯỢT TRÙNG DƯƠNG

XÃ HỘI

Giáo dục sinh lý nên hay không?

Vấn đề giáo dục sinh lý không thường được bàn cãi nhiều tại VN-CH, mà ngay cả trên nhiều quốc gia tân tiến trên thế giới vấn đề này cũng được đặc biệt lưu tâm đến. Một khóa hội thảo về «Giáo dục sinh lý» đầu tiên đã được tổ chức tại Tel Aviv, thủ đô nước Do Thái, đã đề cập đến mọi khía cạnh tình dục từ bệnh phong tình tới việc giáo dục sinh lý cho những người bệnh hoạn.

Hơn 500 bác sĩ, giáo sư và các chuyên viên từ 20 quốc gia đang tham dự khóa hội thảo kéo dài trong 4 ngày. Trong cuộn hội thảo, các cuốn phim về giáo dục sinh lý từ nhiều quốc gia gửi tới sẽ được đem ra chiếu và thảo luận.



Cũng theo bác sĩ Chigier thì «một hệ thống giá trị sẽ được đem ra thảo luận. Các thanh niên sẽ không còn nghe những triết lý đạo đức nhưng họ sẽ nghe giảng về sinh lý, những tiến triển về cơ thể con người trên phương diện tình dục.» Những đề tài thực tiễn và hấp dẫn sẽ lôi kéo được nhiều người chú ý đến, cuộc hội thảo nhằm mục đích tạo nên động lực mạnh mẽ nhằm xúc tiến một xã hội lành mạnh hơn.

Bác sĩ Chigier tuyên bố: «Đây là một địa hạt dày thú thách, sau khi giải thích về các sự kiện sinh vật học về sinh lý và ngừa thai, các chuyên gia còn đi sâu vào các vấn đề này trong phần thảo luận. Các vấn đề trao đổi gồm các đề tài về sự thay đổi tình dục từ tuổi thanh niên đến tuổi 60. Giáo dục sinh lý để tránh sinh lý sai lạc, giáo dục sinh lý cho những người vẫn minh và ngay cả cho những người tàn phế kém phát triển nữa.

Vấn đề bệnh phong tình, tôn giáo và giáo dục sinh lý, khía cạnh luân lý của giáo dục sinh lý, các nguyên tắc khoái lạc và sự cần thiết để tiến tới một phương cách mới trong ngành giáo dục sinh lý đều được đem ra mở xé và bàn luận tại hội nghị trong mười ngày họp.

Những khuyến cáo cần yếu sẽ được nêu lên trong phần đúc kết khóa hội thảo. Người ta thấy có tất cả 20 quốc gia tham dự khóa hội thảo đó là: Hoa Kỳ, Anh, Gia Nã Đại, Thụy Điển, Na Uy, Tây Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, El Salvador, Peru, Cui Lai, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Ba Tây, Nhật, Thái Lan và Do Thái.

VƯỢT TRÙNG DƯƠNG

Vấn đề ô nhiễm

Vấn đề không khí ô nhiễm ngày nay được đặc biệt chú ý đến, nhất là trong những năm gần đây, số máy móc sử dụng hơi đất ngày 1 giờ tăng, thêm vào đó các loại hơi hóa học do nhiều ngành kỹ nô, hệ thống ô nhiễm là một mối ưu tư cho nhiều quốc gia tân tiến.

(Xem tiếp trang 57)

tiểu thuyết hài hước của LÊ TÂT ĐIỀU



CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN

PHẦN BA

Mô câu nhau :

— Thời ông ơi. Ông làm ơn đi kiếm mối khác. Tôi bận lắm.

Không một chút giận dữ, khó chịu, khách lì lợm.

— Anh có vẻ mè dường trí viện rồi.

— Ai mà mè cái chỗ khốn nạn ấy.

Khách lì vụt nâng cao thẳng bé lên khiến nó cũng cười khanh khách :

— Sắp được bố nó cho đi chơi hả?...Bố cháu bị thiên hạ đánh những quả độc địa như thế mà bố cháu không tinh phục thù thì kẽ cũng lả thật.

Mô nói với vợ :

— Buổi chiều hai bố con không ăn cơm nhà.

Người vợ có ý đồng lõa với chồng trong việc vờ như không thèm chú ý tới khách :

— Rồi. Hai bố con đi sớm cho kịp.

Khách lì bèn bỉ như một con trăn khi đã quấn nhiều vòng quanh con mồi :

— Anh cần bắt cứ chuyện gì chúng tôi cũng cố gắng giúp.

Mặt khách nghiêm trang tha thiết, tuồng như khách sinh ra đời chỉ để phục vụ kẻ khác và nếu không được làm như thế hắn sẽ buồn khổ hết sức.

— Tôi nhớ anh một việc rất dễ : anh làm ơn đi kiếm mối khác.

Giọng Mô đã dịu dàng bình tĩnh trở lại nhưng đầy đe dọa. Nói xong câu đó Mô nhìn thẳng vào mặt khách, một bên mép hơi nhếch lên như hứa hẹn rằng anh sẽ không thèm nói thêm một câu nào nữa.

Khách ngẩn ngơ, kinh ngạc về thái độ của Mô. Thái độ ngẩn ngơ ấy cũng rất tuồng, rất đúng sách vở. Thời đại khó khăn này, những công việc có tính chất cách mạng không còn ăn khách mấy. Chắc chắn hắn đã được học tập để quen với tất cả mọi sự xưa đuối.

— Anh phải cho phép chúng tôi trả thù giùm anh chứ.

Mô dát con, đi thẳng ra cửa :

— Chuyện đó các người anh em cứ việc tự nhiên. Có thể anh em phá xập luôn cái dường trí viện

giám tôi thi hay lắm. Ở đấy tôi có nhiều kẻ thù cần thanh toán.

Không một chút khó chịu vì cái giọng dẫu cợt lò hót của Mô, khách cười :

— Tôi hiểu ! Tôi hiểu ! người anh em đang cay cú lắm đây. Nhưng mọi việc rồi đâu cũng vào đó mà. Thế nào anh cũng phải đến gặp anh em chúng tôi. Không muốn sống ở đấy thi chúng tôi cũng sẽ tìm cho anh một chỗ an toàn.

Mô dừng ở cửa chờ khách bước ra từ già. Nhưng khách lưỡng lự chần chờ. Hình như hắn lại có vẻ mến theo anh nữa. Những đại diện trẻ của công ty bao giờ cũng có cá thoi lỳ lợm quá mức ấy. Không bán được món hàng mình rao họ ra về không yên tâm.

Chỉ còn hai cách ; hoặc là làm bộ như đã chịu đề nghị của khách, hứa hẹn nhăng cuội một câu cho hắn cút, hoặc là nỗi sùng lén, mắng cho hắn tuyệt vọng luôn, vài năm nữa hắn mới dám bén mảng tới đây vì thiếu trí nhớ.

Về mặt lắc cắc, nhơn nhơn của khách khiến Mô chọn giải pháp thứ hai :

— Nay ! Tôi nói thật, tôi không có thời giờ để tham dự trò chơi của các anh. Các anh cũng chỉ là loại ngân hàng rẻ tiền, thiếu sòng phẳng và bịp bợm. Các anh bắt thiên hạ đóng góp chân tay mai mũi và hứa hẹn rồi sẽ lời rất nhiều nhưng rồi tôi chưa thấy ai được lãnh phần lợi đó cả. Chờ đợi một nửa đời người thì cũng là lâu quá. Tôi có thói quen thế này : cần tiền thi mang tay chân ra tiệm cầm lấy tiền xài ngay. Tôi bị chèn ép, bóp lật nhưng không vì thế mà tôi lại chui đầu vào một chỗ bóp lật tinh vi dai dẳng hơn...

— Anh hiểu lầm ! Anh hiểu lầm rồi...

Giọng khách chắc nịch. Nhưng Mô không nhường. Cả hai nói cùng một lúc và không ai nghe ai. Mô vừa nói vừa đi : Sống trong vùng của các người anh em khó bỏ mẹ. Anh em bày ra nhiều thứ huy chương nên những đứa thiếu thành tích thì luôn luôn ngập thở. Tôi còn nhớ cai đại hội tuyển dương anh hùng của các anh. Nhiều người bị thương, cụt tay cụt chân từ thời chiến được giữ nguyên trạng. Thế rồi bỗng do họ được mặc quần áo đẹp, đứng trên sàn khấu như một thử người diển hình của đất nước. Anh nào càng cụt nhiều càng vinh hạnh, càng xứng đáng là công dân của đất nước. Phiền một nỗi là tất cả đám khán giả ngồi với vẻ ngưỡng mộ cũng lại quên tai, thiếc tai, thiếc mắt. Do đó chứng tích đẹp đẽ của chiến tranh không còn nổi bật, hay chỉ nổi bật với đám khán giả danh dự ngồi ở hàng ghế đầu.

Các anh đã gây một phong trào kỳ quặc sau đó. Đám trẻ cảm thấy chúng không thể sống nếu cơ thể thiếu thốn là quá. Một người không thiếu thốn một phần cơ thể chẳng phải là con người. Thế rồi, sau đó, tôi biết rõ các anh đã làm gì lũ trẻ. Các anh bắt chúng nó đóng góp

chân tay mắt mũi, cho chúng lên một cái xe lửa cũ không có thắng, mở hết tốc lực. Chúng được hưởng cảm giác mạnh và sau đó rất nhiều đứa không bao giờ còn trở về để đòi nợ.

Tôi chót già rồi nên tôi biết nhiều chuyện quá. Anh đừng phí thời giờ. Hãy đi kiếm mối khác.

Hình như khách lì đã chú ý nghe những câu sau cùng của Mô. Nhưng anh vẫn còn tự tin :

— Thú thực với anh. Bọn này rất cần những người gan dạ...

— Thế thì các anh còn nhầm lẫn nặng hơn. Các anh tưởng tôi dám cướp nhà băng là can đảm lắm hả. Thực ra trong lúc đó cả bọn đều bình tĩnh chỉ có một mình tôi run. Thời dịp khác mình gấp nhau.

Khách đứng sững lại, đầu hơi giật nhẹ về phía sau như kinh ngạc vì sự cứng đầu ngoan cố của Mô.

Mô dắt con rảo bước qua nhà cụ Vy, dân xóm vẫn gọi là cụ đạo đức.

Ông cụ đạo đức thật cho nên không thích hợp với thời đại này. Khi thiên hạ chưa biết đến sự đạo đức của cụ thì cụ còn nhiều thứ và sống thoải mái. Biết ông cụ có lẽ nghĩa liêm sỉ rồi cả thế giới xumi lại bóc lột cụ không nương tay. Chẳng hiểu sao mà những nguyên tắc đạo đức cụ nêu ra chỉ cần diễn giải sai lệch một chút là cụ phải nhường hết áo quần cho thằng khác mặc. Thị dụ cụ khuyên mọi người phải nhường nhịn nhau thì người nghe rất nghe rồi phải nhường nhịn nhau thì người nghe rất tán thưởng, họ thúc giục cụ nhường nhịn ngay đi và họ hưởng sự nhường nhịn một cách rất vui vẻ.

Khách lì đã có vẻ chịu thua, nhưng nếu qua nhà cụ Vy lúc này, bị một đứa nhỏ nào đó trong nhà chào, cụ Vy nghe biết thì Mô còn mất thời giờ hơn. Anh sẽ không sao bỏ ông cụ mà đi ngay được, bởi vì anh ai ngại. Càng truyền bá những điều đạo nghĩa thì ông cụ càng giàu thêm những nguyên tắc đạo đức nhưng lại thiếu thốn mất mũi chân tay.

Căn cứ vào chính những nguyên tắc đạo đức của ông cụ thiên hạ bóc lột gần hết những phần cơ thể quan trọng của cụ. Cuối cùng thì kích thước của nhà đạo đức trở nên ít ỏi nhỏ bé quá, chắc cũng không hơn gì những kẻ thua bạc trong những tiệm cầm đồ bên sòng. Cụ mù và chỉ ngồi một chỗ. Nhưng cụ cố giữ được cái miệng để truyền bá đạo lý và nghe bằng một chiếc tai giả thuộc loại rẻ tiền.

Áy náy mà rồi cũng có những kẻ tìnhдан băng keo lên mệng cụ, bỏ tù vĩnh viễn những lời đạo đức, lẽ nghĩa. Con người thời nay quá là thiếu tình thần hoài cổ.

Mô qua nhà cụ Vy yên ổn và anh quay lại cũng không còn thấy chàng đại diện của công ty Cách Mạng. Mô cúi xuống bồng con lên và đến thẳng nhà lão họa sĩ

Anh chợt nhớ tới trái lựu đạn rỗng và áo hận là minh không đem theo để màn trình diễn sắp tới, có kết quả hơn.

Lão họa sĩ đang ngủ trưa giữa đồng tranh ngón
ngang và cả những tấm giấy bị vò vụn vứt đây nha.

Mỗ dựng cỗ lão dậy và đóng luồng hệt như mọi
lần.

— Báo tin mừng cho ông biết. Ông sửa soạn
ngân sách đi.

Như mọi lần, vừa tinh ngủ, nghe câu ấy, lão họa
sĩ tươi tỉnh :

— Thật sao ?

— Bảo đảm mà.

Mỗ lục túi làm bộ như tìm trái lựu đạn.

Thế là, như mọi lần, lão họa sĩ lại cuống quýt
xúc động xua tay :

— Khoan khoan. Đè tinh kỹ lại đã kéo luồng.

Đây là lần thứ mấy mươi, Mỗ không thể nhớ
rõ, nhưng chưa lần nào anh khong xoay nổi một
khoản tiền nhỏ nhõn tần luồng này. Lão họa sĩ có
một ước mơ duy nhất trong đời là được vẽ một



Xin lỗi

Chuyện xảy ra trên cửa vào rạp xi nê :

Soát vé : Rạp chúng tôi có lẻ chỉ trẻ em dưới 4
tuổi được quyền theo người lớn vào coi khung phải
mua vé thôi. Cậu con của bà đây đã 5 tuổi, xin bà
mua thêm một vé..

Nữ khán giả nỗi giận : Ông này nói kỳ.. Tôi mới
lấy chồng có 4 năm, làm sao con tôi đã 5 tuổi cho
được ??

Soát vé : Xin lỗi bà, tôi chỉ đứng đây để soát vé
vào cửa, tôi không có thi giờ nghe chuyện tâm tình
của bà..

Chợt nhớ

Hai ông bà có vẻ giàu tiền vào một khách sạn
lớn. Đánh hơi thấy có món bở, chú lão phỏng ra sực
chiều chuộng ông bà khách :

— Thưa ông.. ông có cần gì nữa không ? Xin cho
em biết ??

Chú kính cần hỏi ông, ông đáp :

— Xong rồi, cảm ơn.

— Còn bà ?? Bà có cần gì không ạ ?? Chú bồi
lại hỏi.

Ông khách gật đầu :

— Chú nhắc tôi mới nhớ tới mụ vợ tôi. Phải đấy,
chú lấy cho tôi một tấm carte postale để tôi viết mấy
chữ gửi về cho mụ ấy..

bức tranh con người tan tành một cách tự nhiên
như thời còn chiến tranh vậy. Lão cam đoan nếu có
một cái mẫu kha khá lão sẽ để lại một danh phần
xuất sắc không thua bất cứ bức tranh chiến trường
nào.

Mỗ bảo rằng vì nghệ thuật, anh sẵn sàng làm kè
chịu tan nát và phương tiện tạo sự tan nát là một
trái lựu đạn. Anh sẽ ôm vật giết người đó thật chặt
và chỉ dùng một tiếng là lão họa sĩ tha hồ minh
họa. Tuy nhiên anh cũng đợi vụ nổ phải xảy ra ở
một nơi không rộng rãi lắm để đề tài của lão họa
sĩ khỏi bị văng đi quá xa mà phạm vi một bức
tranh không diễn tả hết.

Lão họa sĩ gần phát khóc trước tình thần hy
sinh vì nghệ thuật của Mỗ. Bởi thế khi Mỗ dời một
khoản tiền đặt cọc trước thì lão chịu ngay.

Từ đó cái đề tài của lão họa sĩ lâu lâu lại ghé
về một khoản tiền. Đổi với một kẻ sắp tan xương
nát thịt vì nghệ thuật, lão họa sĩ không dám tố ra
keo kiệt.

Mỗ cũng xoay được một trái lựu đạn thoái, rỗng
tuếch để biểu diễn sự quyết tâm của mình. Và, thỉnh
thoảng, anh cũng cảm thấy sẽ có một lúc anh
không muốn phỉnh gạt lão họa sĩ nữa. Anh sẽ đi
vào họa phẩm vào sự bất tử bằng con đường máu.
Lão họa sĩ là một thiên tài mà.

— Tất nhiên là tôi phải chờ đợi ông hoàn toàn
rảnh rang. Một tác phẩm lớn như thế không thể
hoàn tất một cách bậy bạ được.

Lão họa sĩ túm chặt lấy câu nói ấy :

— Đúng ! đúng ! lúc này minh đang bận.

Lão họa sĩ có vẻ bối rối mỗi lần trưởng sẽ phải
chạm tới nỗi ao ước lớn lao nhất của đời lão. Mỗ
đến lần nào cũng không đúng lúc thuận tiện để cho
nổ trái lựu đạn.

Đợi lão cản ngăn đủ rồi, Mỗ bắt đầu nhắc sơ sự
tung bắn hiện tại của mình. Thế là lão họa sĩ đưa
ra một khoản tiền, không đợi anh đòi.

Lần này lão rộng rãi khiến Mỗ ngạc nhiên và
ngờ rằng không chừng hắn sắp bắt anh nổ tan xác
thật. Nhưng lão họa sĩ giải thích ngay : « Tôi mới
triển lâm xong, kiểm được khá ».

Bồng con ra khỏi nhà lão họa sĩ, Mỗ trưởng minh
đang bay. Anh ta có dư tiền để thực hiện các dự
định. Đứa trẻ không nhìn phổ phương mà lại châm
chú vào cái cầm râu lởm chởm của bố.

— Đến tiệm cầm đồ của bác Hưng bố sẽ gán trả
con đầy đủ chân tay của riêng con. Bố sẽ đưa con
đến khu giải trí. Con sẽ có đủ hai chân để chạy
và có đủ hai tay để hái hoa bắt bướm. Con cùa bố
sẽ là một đứa trẻ toàn vẹn.

Chỉ trưởng tượng tới lúc thấy con có đủ chân tay
mắt mũi, con xinh xắn vui tươi chạy trên thảm cỏ
giữa lá cùng hoa, Mỗ đã sung sướng ngày ngất.

HẾT





QUÁN CÀ PHÊ GÓP GIÓ VÀ NHÓM VĂN HÓA XÃ HỘI SỐNG VIỆT

Quán cà phê văn phòng Góp Gió, cũng là trụ sở nhóm « văn hóa xã hội Sống Việt » tại Cần Thơ.

MINH NGUYỄN

Cho đến lúc này mới lèn tiếng về sự sa đọa của từng lớp thanh niên, mới nói đến sự lụn bại trong văn hóa miền nam e rằng việc làm đó đã muộn màng. Dù biết vậy, nhưng một số người giàu thiện chí vẫn âm thầm ngồi lại với nhau trong chỗ hàn hẹp để mong tìm ra phương cách nào đó ngỏ hầu giúp thanh niên có môi trường hoạt động, thể hiện tiếng nói của mình cũng như xây dựng lại niềm tin, tinh thần làm đẹp xã hội, lịch sử. Cũng như khơi dậy lại tinh túy dân tộc để tiến việc phục hồi sinh lực cách mạng, tiến tới việc phát huy văn hóa.

Nhưng đứng trước sự tàn phá khủng khiếp của cuộc chiến tranh hiện tại thì hầu như nỗi quan tâm đầy nhiệt tình trên quả là sự deo đuổi cờ đơn và lựa chọn sự dấn thân vào cửa ngõ cùng hép đó quả là những con người can đảm, bởi vì khi thử ước lượng quả nhiều người mường tượng sự thất bại đã hiện hình cánh cửa khép chặt trước mặt hơn là nghĩ đến sự có thể thành công. Tuy nhiên với tinh thần bền vững cộng thêm sự quả cảm không lanh cho họ thối lui trước những trở ngại.

Và trong chiều hướng đi xây dựng lại những gì đã dang mất trong tuổi trẻ, trong nền văn hóa Việt Nam nên có nhiều nhóm

người đã chọn sự lèn đường hoặc đường lối này, chủ trương nọ nhưng tựu chung họ vẫn gặp nhau ở điểm đến sau cùng là « CÙNG NHÌN VỀ VĂN HÓA VĂN NGHỆ, XÃ HỘI ».

Cũng từ lý do trên mà chúng tôi ghi lại đây vài lời giới thiệu về một số anh em thiện chí đang hoạt động tích cực tại miền Tây Đô là nhóm VĂN HÓA XÃ HỘI SỐNG VIỆT. Một nhóm với chủ trương qui mô, khoa học đang gây

... Dừng lại một phút để treo băng của nhóm.



được tiếng vang rộng lớn đến các thành phần trẻ cũng như tri thức Tây Đô.

Thành lập ngày 5 tháng 12 năm 1971 nhóm Sống Việt qui tụ được hơn 50 hội viên gồm đủ thành phần thanh niên, sinh viên học sinh và một số văn nghệ sĩ. Đầu nhóm là anh Trần Như Huỳnh nhà văn KQ với bút hiệu quen thuộc Chu Tần, bên cạnh anh có họa sĩ Lê Phong, họa sĩ Lê Triều Điền, nhà thơ Nguyễn Trúc Ty, Duy



Nữ độc giả đầu tiên của thư viện Góp Gió.

vũ Vĩnh Liêm...cùng một số anh em văn nghệ khác. Riêng anh Lê Phong, Lê Triều Điền ngoài những cuộc triển lãm tranh tại Đà Nẵng, Saigon, Vĩnh Long Cần Thơ; hai anh đang nỗ lực làm việc để tiếp tục triển lãm khắp 16 tỉnh miền tây trong những tháng sắp tới.

Về sự sinh hoạt của nhóm Sống Việt, chúng tôi được biết trước khi có chỗ hơi họp nhất định như hôm nay thi anh em đã phải đi mượn chỗ họp trong một ngôi chùa nằm trên hương lộ 20, Dù lang thang như vậy nhưng trong thời gian này anh em cũng đã cố gắng ra được 2 đặc san ấn loát bằng phương tiện eo hẹp ronéo mang tên vượt thoát dùng làm tiếng nói cho nhóm. Song song với sinh hoạt báo chí, nhóm cũng lo tổ chức cuộc triển lãm tranh sơn dầu của hai họa sĩ Lê Triều Điền, Lê Phong tại Hội Việt Mỹ. Cần

Thơ để lấy tiền góp phần vào việc cứu trợ nạn nhân chiến cuộc Tri Thiện, Tây Nguyên. Thêm vào đó, một số anh em khác cũng âm thầm bắt tay vào việc thành lập một quán cà phê văn nghệ, để tiến tới việc thiết lập cơ sở ấn loát với nhiều cô phàn.

Vào lúc 18 giờ ngày 10-7 vừa qua, giữa trán mưa nhỏ của mưa mưa Cần Thơ nhóm Sống Việt đã mở một cuộc tiếp tân và khai trương quán cà phê văn nghệ

GÓP GIÓ. Về phía quan khách chúng tôi nhận thấy gồm đầy đủ thành phần thương gia, nghị viên chủ nhiệm nhật báo miền Tây, sinh viên, học sinh, các bạn văn nghệ tinh lẻ... Trong dịp này anh Chu Tần sau khi nói về diều tiến sự hình thành quán cà phê, đã cho quan khách có mặt biết đến chủ trương nhóm Văn Hóa Xã Hội Sống Việt. Theo anh nhóm Sống Việt chủ trương.

1 — Thể hiện tiếng nói và môi trường hoạt động cho thanh niên.

2 — Phát huy văn hóa văn nghệ V.N.

3 — Khơi dậy tinh túy dân tộc để tiến đến việc phục hồi sinh lực cách mạng.

4 — Xây dựng niềm tin, tinh thần, làm đẹp làm mới xã hội và lịch sử.

5 — Cố gắng thanh niên đi vào công tác hóa xã hội một cách mạng cụ thể.

Cũng theo anh cho biết, muôn đạt tới kết quả của chủ trương nêu trên, nhóm phải thực hiện tuần tự từng bước tiến vững chắc. Trong lúc đầu anh lo thực hiện 7 « Bước tiến » căn bản.

1 — Xuất bản đặc san Vượt Thoát dùng làm tiếng nói nhóm

2 — Thành lập quán cà phê văn nghệ Góp Gió tạo môi trường gặp

gờ thảo luận giữa các văn nghệ sĩ miền Tây và Thủ Đô.

— Thiết dựng ấn quán Sống Việt để xuất bản các tác phẩm của anh em trong ngoài nhóm.

3 — Thành lập toàn Du Ca và Hướng Đạo.

— Thành lập một Trung Tâm sản xuất Mỹ thuật phẩm.

4 — Thành lập các văn phòng đại diện Sống Việt tại các tỉnh riêng tại Saigon văn phòng đại diện và quán cà phê Góp Gió đang được các anh Hồ Phong, Trần Bất Bại, họa sĩ Hoàng Thúy Kha, đang góp sức nhau hình thành. Địa điểm là đường Thành Mẫu gần chợ Sao Mai — nhà in Xây Dựng đi thẳng vào.)

— Giúp đỡ các văn phòng đại diện Sống Việt tại các tỉnh thành lập thư viện, quán sách báo, quán cà phê văn nghệ.

5 — Thành lập các bộ môn thi văn, kịch, nhạc, họa.

— Thành lập các trung tâm nghiên cứu văn hóa xã hội kinh tế Sống Việt.

6 — Xuất bản nhật báo Sống Việt.

7 — Thành lập hợp tác xã Sống Việt.

Nhin qua nhung buoc tiec neu tren chung toi nhien thay du an doi hoi nhanh chi o nhung nguoi hop tac, cung voi khach nang cua ho; nhanh voi du an du qui mo, khoa hoc den dau cung khao mang lai su thanh cong nhu mong muon.

Sau khi noi qua chu truong nhom anh Chu Tan da xin quan khach danh cho anh mot phut de treo tam bang cua nhom. Trong phat chay doi nay chung toi duoc cho xem tam bien mau nau tren do co luang chay noi mau dong «NHOM VAN HOA XA HOI SONG VIET» duoc mot anh mang treo tren tien vach chan bang tre nam phia sau cua chinh mot chut.

Lienn sau do, thay mat nhom anh moi quan khach di xem thu vien «boi tui»

Chung toi theo anh leo len gac. Day la mot tieu thu vien, dien tich chiem mot vao khoang 50m², chua vao kieu sach voi du loai sach, nguoi doc co the len day vua nham nhap chut ca phe vua doc sach, xem truyen, nghien cuu .v...v... Ngoai ra, ben canh nhung cuon sach danh cho mron chung toi con trong thay kieu sach dac biet danh de ban nhung sach bao tu moi

noi goi den nhieu ban, ngay sau do voi si giải thích của anh truong nhom chung toi duoc biết them rang: kinh nghiệm trong ky tiếp tan nay quen se noi rộng them len cái phạm vi cua thu vien de nhung buoi sinh hoạt van nghệ moi co the chua dung mức số nguoi tham du. Trong dip nay anh cung loang bao cho chúng tôi biết rằng moi tối thứ bay hoặc chủ nhật tại đây sẽ có nhung buoi noi chuyen van nghệ. Buoi đầu tiên noi về van nghệ tinh le. Buoi kế tiếp noi về hội họa. Rieng de tai hội họa là gi sẽ do họa sĩ Ngy Cao Uyen—chủ tịch hội họa sỹ trẻ VN đảm trách. Nhungs dem ke tiếp sẽ cố gắng mời moi so anh em van nghệ co thiện chí ở Thủ Đô xuống sinh hoạt. Nghia là, voi nhung khich le den tu moi phia nhieu hien nay nhom SONG VIET co gang gay nen mot moi truong thuận lợi de các anh em van nghệ tại thi xã co cơ hội gặp gỡ nhau luon hau trao doi kinh nghiệm cung nhu tạo thêm sự phòn thịnh trong lanh vực van hoa, van nghệ.

Tạm rời bỏ thu vien, chúng tôi được mời xuống nghe và dự khán đêm hát cộng đồng do toán du ca

Vinh Long có nhả ý đến góp mặt trong buỗi khai trương quán GÓP GIÓ. Tiếng đàn gỗ của anh Đoàn Xuân Kiên, doanh trưởng đoàn du ca Vinh Long bắt đầu dạo một bản nhạc. Tiếp theo là hàng chục giọng hát trầm bổng của du ca viên đưa người dự khán đi về thăm quê hương điều tan vi bom đạn, vì mìn, vì lòng ích kỷ, vì tham vọng của một thiểu số người. v... v...

Ngoài ra, sau hôm khai trương quán Góp Gió còn cho chúng tôi biết thêm là họ vừa tiếp khoảng hai trăm anh em võ sinh Việt Võ Đạo. Cuộc viếng thăm thiện chí này đặt dưới sự hướng dẫn của Võ Sư Nguyễn Văn Nhàn cục trưởng cục Huấn Luyện và Anh Trung tâm Trưởng Trung Tâm Việt Võ Đạo Cần Thơ. Với mục đích viếng thăm Thiện chí yểm trợ tinh thần cho Quán cafe Văn nghệ Góp Gió và Nhóm Văn Hóa xã hội «Sóng Việt» vì theo lời Võ Sư Nguyễn Văn Nhàn chủ Trưởng đường lối của «Sóng Việt» cũng là chủ Trung Việt Võ Đạo muốn thực hiện do đó cần tích cực yểm trợ và giúp đỡ nhau hoàn thành sứ mạng của thế hệ trẻ VN.

□□□



Một góc của thư viện bồi tui Sóng Việt.

- CON ĐÃ HÚT XÍ GÀ VÀ THỰC ĐÈM LÀM VIỆC NHƯ BA MÀ HÀNG ĐÈM.



KHI ÔNG XÃ ĐÃ QUEN VỚI CHIẾC HONDA.



MỘT ĐƯỜNG LỐI NHỊU QUẢ CHO THANH NIÊN
TRÒN QUẦN ĐỊCH



nhiếp ảnh lê vănkhoa

«Mẹ con»

của : Lê Bằng (Nha Trang)

Tinh mẹ con thẩm thiết. Tinh mẹ con thiêng liêng. Đề tài mẹ con trong thời đại nào cũng lôi cuốn người làm nghệ thuật. Bức ảnh «Mẹ con» của bạn Lê Bằng là một ảnh đẹp thuộc loại đề tài này.



MẸ CON của Lê Bằng (Nha Trang)

vào chủ đề, như là khi cùi chỏ, bàn tay và đầu gối của bà già «định» ngay vào đó. Hai đầu gối của cháu bé ở hậu cảnh lọt vào đúng dưới cánh tay và ngay trước ngực bà lão có lợi ở chỗ làm cho phần ngực của bà lão không bị lẫn vào hậu cảnh nhưng đồng thời có thể tạo cho người xem ảnh có ảo tưởng là đôi gò bồng đảo căng tròn dồi dào nhựa sống của ai đó, nếu có thể được, nên cho sậm hơn một chút nữa. Tuy không có nắng nhưng nhờ ánh sáng lọt vào vùng mà các mặt khác tối hơn và không phản chiếu ánh sáng mạnh nên vẫn còn làn nõi những nếp nhăn của làn da eo rủm lại nếp thời gian.

Ảnh đẹp. Tên ảnh có ý lên tinh cảm đẹp giữa mẹ con một người thương luôn luôn khẳng khít, deo sát con vào lưng trong khi làm lụng việc nhà hay vào rừng. Mẹ con «định» có mà lý thì không. Một bà lão tối tuổi đó làm sao có thể sang con bé như vậy được. Có thể là bà «Bà cháu». Nếu «Bà cháu» không ôn, có thể đặt là «giác ngủ thiên thần» hoặc «giác ngủ thường ngày» v.v.. Về mặt đưa bé trông thật dễ thương và nỗi bật hơn hết người xem dễ chủ mục vào đó hơn hết nên có thể đặt chủ đề vào đó và căn cứ nơi đó để đặt tên cho ảnh.

Ảnh được chụp với máy Nikomat thời đại 1/60 f 8 Phim GAF ciné cuộn lại.

Nhin I

của : Đinh thị Cúc Phan Thiết.

Chân dung diễn tả là loại ảnh khó thực hiện. Người ảnh phải hoàn toàn làm chủ máy ảnh trong việc thu hình, đồng thời chính mình phải có «khóe nhìn» bền nhạy với mọi linh động hiện ra trên gương mặt người mẫu chỉ trong



NHÌN I của Minh Thị Cúc (Phan Thiết)



Thời gian của một cái chớp mắt để diễn tả sự xúc động trong ý tưởng và tâm hồn. Vì vậy ảnh chân dung diễn tả để gây xúc động cho người xem hơn loại ảnh chân dung kỹ thuật.

Bức ảnh «Nhìn» của cô Cúc bắt được sự ngạc nhiên bộc lộ trên nét mặt và đôi mắt của bà cụ. Vì phản ứng của người mẫu chỉ

thoát hiện rời biển trước ống kính, người cầm máy không có đủ thời giờ để lấy nét, canh khẩu và tốc độ nếu không đoán và định trước mọi diễn biến cùng kỹ thuật cần thiết để thu hình, như là khi đứng khéo người mẫu để lấy hình gương mặt tương đối lớn trên ám bản, nên ảnh không được rõ nét. Ánh sáng từ một bên đè lên mặt để có

bóng đậm phía bên kia tạo cho ảnh có khối, có chiều sâu. Mặt khác, ánh sáng hắt lên từ dưới thấp làm cho cặp mắt như trợn dọc trong nỗi kinh ngạc.

Áo trắng của người mẫu không lợi cho ảnh. Hậu cảnh với mảng xám quét ngang rất hay, nhưng bị khuyết điểm của phần đen ở trên và ở dưới. Một đường trắng đậm

thẳng vào chiếc khăn buông lơi
bên má cũng không lợi. Nếu thu
đen đường trắng này sẽ đỡ hơn.
tuy nhiên, ảnh không rõ nét mà
không diễn tả nét động mãnh liệt
nên khó đưa lên hàng cao được.

Nhìn II

của Đinh Thị Cúc — Phan Thiết

Có lẽ cô Đinh Thị Cúc muốn tạo
một loạt ảnh để ghi nhận và diễn
tả tất cả những cái nhìn.

Ảnh mang tên «Nhìn II» cũng là
một ảnh thuộc loại chân dung diễn
tả. Cứ nhìn đến cặp mắt và chiếc
miệng của em gái này ta đã thấy
cái nhìn ấy không phải là cái nhìn
trống không, nhưng ngầm nói lên
một tình trạng giao động tâm linh
và diễn tả một trong thất tình của
con người.

Dĩ nhiên ảnh này đáng nhìn
hơn ảnh của cùng em bé gái ấy
nhưng nhìn thẳng vào ống kính chỉ
để chụp hình vì biết mình đang
được chụp hình. Ảnh này cũng
không thật rõ nét. Mấy đốm trắng
của áo dưới cánh tay có vẻ rõ là nhờ
ở trong bóng tối không bị loé sáng,
và tương phản khá mạnh giữa màu
trắng của bông áo và xám sậm gần
thành đen của vải.

Mái tóc của em bé bị gió thổi
lật phất qua mặt, tức theo hướng
nhìn của cặp mắt rất hay. Cả cánh
tay mặt của em gái nàng cao ngang
mũi, nối dài bằng đoạn gỗ lớn đậm
vút cũng theo hướng nhìn tạo thành
những đường điệp nhau đi về một
phía. Chiếc kẹp trắng trên đầu đậm
th襯 lên, thoạt nhìn ta tưởng đó là
diễn sáng phá hoại vì nó quá trắng
lán lướt cả hai tay và đoạn gỗ, và
nhứt là cặp mắt, nhưng trên
phương diện bố cục bằng đường
nét thì chiếc kẹp có công dụng phá
bớt sự trùng điệp có thể sanh nhảm
chán của các đường dài nhờ 2
diễn: tương phản màu sắc và tương
phản chiều hướng của đường nét.

Tác giả cảm thấy lý thú với
chiếc bụng lộ trán của cô bé gái
nên cố ý để lại trong ảnh. Nếu
chiếc bụng để lộ rõ rệt có lẽ lý thú
hơn. Đằng này ngược lại, và ảnh
sáng loé cả góc trái dưới diễn
tả mạnh ở trên mặt bị loãng mất.
Xin để nghị tác giả cắt bỏ phần
bụng của cô bé, và nếu phim còn
rộng, xin lấy thêm cạnh trái và mặt,



NHÌN II của Minh Thị Cúc (Phan Thiết)

để biến ảnh ra chiều nằm
trắng và chỗ đen đứng mực đen,
để cặp mắt em bé có Thần cho
không lờ lờ như mắt cá chết không
lộ nỗi cái tình ánh của khóc nhìn.
Hơn nữa cả hai cánh tay và khúc
gỗ đều bị cắt đứt cả, bố cục thành
ra bị «đoản» mất. Nhứt là cánh
tay mặt có đeo dây thun, nên chừa
một tí cánh tay áo, để sự chú ý
của người xem bắt đầu từ đòn rồi
theo cánh tay để đưa thẳng qua
phía mặt mà vút ra ngoài đến vò
tận

Thêm một điểm nhận xét: Anh
hiện chưa đúng sắc độ. Tác giả có
thể phóng ảnh qua kính lọc một
độ đậm hơn (vi dùng giấy) nhiều
độ tương phản), để phản trắng ra



PHIÊU...

TÊ ĐÊ

Nhiều buổi sáng, tôi không chín đồng hồ cũng
biết giờ. Tôi chỉ cần nghe BBC. Lúc tôi vào W.C là
ông chủ nhà vẫn dài này. Đài BBC có liên quan đến
vấn đề tiêu hóa của tôi. Ông sướng ngôn viên cũng
kích thích nhịp chuyển ruột của tôi với giọng của
ông. Phải gọi là sướng ngôn viên chứ không phải
xương. Ít ra thì ông ta cũng sống xa bom đạn. Ít ra
thì ông ta cũng được tiêu tiền Áng Lê và sống đời
sống Áng Lê. Và chắc ông phải nói tiếng Anh rất
cử.

English for Today.

English for Tomorrow.

English for Tonight.

Tôi quên mua Crème đánh răng. Anh da đen
Hynos cười vui đã bị vắt vào thùng rác. Anh vẫn
cười. Good morning. Nàng bảo tôi tạm đánh răng
bằng muối. Muối là thứ thiêng liêng. Muối dùng để
trà tôi. Trong biển, trong máu, trong nước mắt có
muối. Tôi chợt nhớ đến Marilyn Monroe. Tự tử.
Hoa hồng ở mộ — bị hiếp — mẹ bị mất trí. Misfits—
Bus stop. Nàng stopped từ lâu. M.M bảo :

— Các bạn muốn có những chiếc răng đẹp như
của tôi, hãy lấy bánh mì đốt thành than rồi tán
nhỏ mà đánh.

M.M bây giờ không phải đánh răng nữa. Nàng
cũng không phải đi kiếm bánh mì nữa. Bread alone.

Mệt nhoài vì BREAD.

Trên xa lộ có b้าง đè :

Caution. Reduce Speed.

Cẩn thận. Giảm tốc độ.

Tôi thấy một chiếc xe bus chờ nhân viên rẽ vào
Công ty điện lực. Sau chiếc xe có kẻ hàng chữ :

THẮNG HƠI NGUY HIỂM

Chiến tranh và cuộc sống ở đây cũng có thắng
hơi. Nhưng người ta chưa chịu thắng. Tiếng Anh có
những chữ B ròn ròn :

Bread, Bullet, Bomb, Blood, Body - bag.

Tôi bước vào phòng đánh bi-a ở một ngõ Saigon.
Tôi gặp một ông đạo diễn điện ảnh và một tay
trống đang chọc một trái đất trắng cho đựng tóe
vào hai trái đất một trắng một đỏ trong một không
gian chật chội tạo bằng da màu lá cây.

Tay trống mặc một cái pull trắng có in :

Dantonya—Speed - Way

24 hours Race

Trên hai hàng chữ là số 38.

Vòng đua 24 giờ trong cuộc sống thi gay go và
mệt nhoài hơn trong Speed - Way.

Tôi làm tinh cộng như một học sinh nhỏ
8-11 3:11.

Số 11 làm tôi nhớ tới một hình ảnh về Sex trong
Play Boy. Play Boy cho rằng 11 là hai con giun nằm
cạnh nhau và sắp Make Love.

Nhạc từ phía trong thoát ra từ một cái juke
box...

Que Sera, Sera..

Hòn bi trên đầu cái bát Bic màu vàng cam vẫn
phải lăn tròn. Mặt trời lăn tròn nhưng mặt trời
không phải đổi chữ lầy tiền. Mặt trời thì vui.

Enola Gay nghe như tên một người con gái đẹp.
Như tên của một M.M.

Gay là vui tươi.

Enola Gay là chiếc phi cơ đã thả bom nguyên
tử xuống Hiroshima.

70 000 người Nhật không « gay ».

Một cái nấm mọc ức khắc trên xứ ngàn cánh hac.

Mọi cơn mưa đều chụp xuống. Mỗi giọt mưa to
băng hòn bị rữa trẻ con chơi. Không phải « bi ve ».
Tôi đi xem phim Les Choses de la vie ở Rex. Hai
vé 600 đồng. Viết con số nhiều khi nguy hiểm. Lần
trước tôi viết đồng hồ chim cu được làm tại Đức
200 năm (hai trăm), một người thợ xếp chữ nào đó
đã thêm một con số không thành 2.000 năm.

Một giáo sư dạy toán bảo tôi :

— Minh dạy đám trẻ đùa thử con số nhưng thực
ra chỉ cần khoang 6 con số không cho cuộc đời
thôi. Thí dụ như chiều thứ ba trúng số số chẳng
hạn.

Đo đó ta có : 4.000.000 đồng.

Và nếu ta có 4.000.000 ta có nhiều cái gọi là « tất
có và dẫu ».

Và ta có thể chứng minh nhiều thứ là đúng.

Cái kim ở đồng hồ đo tốc độ trên xe tôi hỏng.
Tôi không chữa. Lúc nào nó cũng chỉ 0. Biết số tốc
độ sẽ Vertigo.

Kim Novack cũng đóng phim Vertigo.

Bản nhạc xưa nhưng được chơi với một nhịp
mới giật tức. Tôi nhìn lên trần nhà. Trần đang tróc.
Nếu một mảng trần rơi xuống đầu hai người đang
đánh bi-a, thì..

Nhưng : Que sera, sera.

Anh bạn không quân ngồi cạnh tôi bảo :

— Que sera, sera thế nào được, có vợ, có con
phải lo chứ, khơi khơi, lè phè thì ngủm.

Nhạc chuyển sang bản If I were..,

Từ phòng đánh bi-a tôi tới một quán cà phê
chờ một người bạn để đưa mẫu đối thoại trong
phim cho anh ta. Đoạn phim cho thấy người thanh
niên dắt người thiếu nữ mặc bikini màu cỏ, đi
trên đồi cỏ Đà Lạt. Hương nói với Đạm :

— Trên này không có người thích thật...
Những hợp âm của gió nghe thật tuyệt.

— Hợp âm từ Hương cũng tuyệt như hợp âm
của gió.

— Coi chừng anh dầm phải dế !
— Giờ này làm gì có dế. Tôi dế mới chui ra.

— Biết đâu có con chảng lang thang như mình.
Đạm cầm lấy tay Hương, bẻ cong lên :

— Anh muốn bẻ cánh của Hương để Hương
không bay được nữa.

— Anh ác quá !
Đạm :

— Tui mình chơi ném banh nữa đi.

— Mệt lắm rồi.. mà làm gì có banh.

— Anh tìm ra được một cây treo đầy bóng
pong vàng thật tuyệt..

Đạm và Hương tới một cái cây nhỏ. Hương vén
tay vào thân cây và quay tròn. Đạm bảo :

— Coi chừng lá rụng.
— Còn xanh làm sao rụng được.

Hương quay tít như cánh của một cối xay gió.
Chợt cái khăn tắm quấn quanh đùi Hương tụt xuống

Đạm dẫn Hương ra bụi cà dại đầy quả chín
vàng. Hương reo lên :

— Cà dại đẹp quá. Như những cái đèn mini
treo trên một cây Noel.

Hương leo lên mái chuồng bò cạnh cây cà dại.
Đạm bảo :

— Trông Hương như « Con mèo cái trên mái
nhà nóng ». Hương cãi :

— Hương là con mèo chứ không phải mèo đâu !
— Coi chừng không Hương rụng đầy !

Có tiếng Hương cười, Hương ngồi trên mái. Đạm
hái cà ném để Hương bắt..

Bây giờ trong quán cà phê không có một góc
tối. Cảnh sát yêu cầu đèn. Tôi gọi một cà phê đá.
Gặp hai người bạn. Tôi sang ngồi cùng bàn.

Trên tường tôi thấy có nét vạch, có lẽ bằng thia
hoặc chìa khóa xe :

NOWR

Tôi bảo hai người bạn :

— Mỹ không ngờ tiễn ; Anh lại có tiếng đó.
Không biết nghĩa là cái gì.

Một anh nói tếu :

— Rờ bây giờ : Bây giờ Rờ, cũng như Peace
Now !

— Giải thích được đấy.

Tôi nhìn lên một bức tranh sơn vẽ trên gỗ sắn
sùi. Anh bạn bảo :

— Một thằng bạn Biệt động Quân vẽ tặng đấy. Nô
vẽ bằng gỗ thùng đạn, gửi từ An Lộc về đấy.

— Nã vẽ cái gì đó ?

— Hình ngư một đàn bò ở góc trái.

— Góc mặt như những tầng thịt bị chặt rời.

— Vẽ Style này muốn nhìn thành cái gì cũng
được.

Đối diện với chúng tôi là mấy người lính Dù thật
trêMột người bị thương ở tay còn buộc băng trắng.
Anh ta nhìn tấm poster của phim Woodstock.

Con chim trắng đậu trên cần đàn.

Những ngón tay bấm hợp âm.

Bầu trời xanh hình tròn ở phía sau.

Music

Love

Peace.

Tôi bảo một người bạn :

— Lúc nãy gặp Giang mặc cái pull được làm ?

— Giá 400.000đ đấy. Ông tin không ?

— Tin chứ. Nhưng tại sao vậy ?

— Hôm đó tại tôi đã lấy số 38 trên cái áo cua
nó đánh đề. Cách đây 3 tháng. Tôi túi trúng 400
ngàn. Ăng choi lai rai cũng đỡ.

Tôi hỏi :

— Tối nay các ông làm gì không ?

— Đang chờ chủ phủ de tối !

— Nhậu thịt chó phải không ?

Gặt.



Bí hài kịch du học

(tiếp theo trang 21)

sau này họ có ý ưu ái đám trung niên có vợ con để huê hơ. Với đám này thì họ học cật lực để hồi hương sớm với gia đình (và đất nước.) Có đôi ba trường hợp, những vị trung niên này nhớ gia đình quá, bỏ cuộc, cuộc hồi hương ngang xương khiến bà xã không đến nỗi phải :

Hốt kiếu mạch đầu dương liêu sắc
Hồi giao phu tế mịch phong hầu.

Chính vì vậy với những vị trung niên được cấp học bổng theo tối tiến sĩ cấp bằng tuyệt đỉnh của HK được dễ dàng chuyển bà xã và tí nhau từ nước nhà khôi lửa sang xứ hòa bình thịnh trị nhất hoàn cầu. Nếp sống tinh cảm có quân binh việc học mới ổn thỏa. Đó là khía cạnh rất nhân đạo được thông cảm. Nhưng khẽ cái khi tiêu gia đình được xum họp như vậy, và khi đã đỗ xong tiến sĩ, người chồng (và cha) bỗng thấy mình hiện có cả một quốc gia nhỏ để huê ở ngay nước Mỹ, nước Việt Nam khôi lửa nhiều đau thương quá, đỗ nhiều máu và nước mắt quá, trở thành xa vời và rất kén hấp dẫn... Thế là chuyên hướng : I oři ở lì, hoặc giải pháp Gia Nã Đại, hoặc giải pháp qua ngả Âu Châu. Vài trường hợp như vậy rồi ! Nhưng cũng là có, và cũng là iết sượng sùng cho giờ học bổng có đi có về chung thủy,

xxx

Trên đây tôi chỉ kê những trường hợp bất thường thôi, đặc biệt là những trường hợp học bổng chạy làng, còn tối đại đa số vẫn là có đi, có về. Rất nhiều trường hợp thanh niên, chính cha mẹ muốn họ trốn ở lại ngoại quốc họ cương quyết theo tiếng gọi của lương tâm, của danh dự trở về. Bởi họ cảm thấy hành động chạy làng kia đe mệt quá.

xxx

Trước đây loại du học tự túc được hưởng hối xuất 118, thì cha mẹ du học sinh chỉ vất vả — có thể nói cực kỳ vất vả — vào lúc phải chạy giấy tờ thời. Cậu du học sinh khi từ biệt cha mẹ, anh em, họ hàng, lên phi cơ, khi phi cơ

...

Tình yêu

Chàng, say đắm :

— Em yêu.. Có phải anh là người đàn ông đầu tiên được yêu em phải không ?

Nàng, nhận vai :

— Lê từ nhiên anh là người đầu tiên rồi. Em lấy làm lạ không hiểu tại sao người đàn ông nào cũng cứ thắc mắc vì chuyện đó..

cắt cảnh, nhìn xuống đất nước một lần cuối, lòng cậu bồi hồi, thồn thức nhớ những người thân nhưng thực tình cậu cũng rùng mình khiếp đảm cái ông chánh phủ đã hành hạ cậu và cha mẹ cậu về những thủ tục giấy tờ hành chánh. Sau đó với hối suất 118 để chuyên ngàn thi gia đình cậu ung dung. Đây là hoàng kim thời đại của du học sinh tự túc.

Nay thì với hối xuất tự do 425, việc du học giờ sang trang sử mới thật deo töi cho những gia đình hiếu học mà lợi tức cố định, bình thường và lương thiện. Nhưng chín phần mười dư luận — kể cả dư luận những người trong cuộc — đều công nhận làm như vậy hợp với lẽ công bình hơn.

ooo

Thực ra vấn đề bí hài trong việc du học như tôi vừa trình bày rất sơ lược trên sẽ không thành vấn đề gì nữa, nếu chúng ta giải quyết theo Đài Loan. Đài Loan giải quyết vấn đề động viên và du học như sau :

Trừ những trường hợp thiên tài, sinh viên Đài Loan dưới chính thể cụ Tưởng phải học hết cấp bậc cử nhân ở quốc nội đã, rồi mới được du học để lấy bằng cấp cao học hay tiến sĩ. Du học muộn như vậy hầu như chỉ toàn thấy điều lợi mà 2 điều lợi chính là :

— Du học sinh đã khá trưởng thành, có căn bản văn hóa dân tộc để khi ra nước ngoài không bị đồng hóa, khi hồi hương không thành Tây con hay Mỹ con.

— Thời gian du học tương đối ngắn hơn, tổn kém ít mà lại học ngay tới những cấp cao cao đích đáng (hai năm có được cao học, bốn hay năm năm xong tiến sĩ.)

Còn về vấn đề động viên cụ Tưởng quyết định với một tinh thần pháp trị rất công bằng :

— Suốt bốn năm theo học cử nhân ở quốc nội, thì cứ mỗi dịp hè là các quý sinh viên và trai huấn luyện quân sự, (điều này giống bên ta.)

— Sau khi đỗ cử nhân rồi, thì hãy nhập ngũ thực thụ đã, phục vụ quân đội hai năm đã, hết hạn đó mới ra hoạt động chính ngành chuyên môn của mình, hoặc tiếp tục học cao hơn trong nước hay ngoài nước. Không có ưu tiên cho ai cả. (Giống như ngành thuốc của ta, quân y không nói làm gì, dân y đỗ xong cũng phải gia nhập phục vụ quân đội rồi xuất ngũ trở về dân sự sau. Rất công bình ; ai ai cũng như vậy nên không ai ganh tị, và trường thuốc VN cho đến nay vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp nhất về cái học có căn bản.)

xxx

Chúng ta bây giờ muốn theo gương Đài Loan phải cải tổ nền đại học quốc nội đã.

Các du học sinh nay đã chịu hối xuất 425, chính phủ bắt được gánh nặng sẽ lấy tiền đó cải tổ đại học quốc nội như lời quý vị có thẩm quyền tuyên bố gần đây. Khiến toàn ra sao ? Xin thành khẩn gop

chút ít ý kiến mọn, gói tròn trong ba nguyên tắc cơ bản :

1) NGUYỄN TẮC CHỈ ĐẠO QUÂN BINH : Phải quân binh hóa tức khắc các ngành. Hiện nay những ngành Văn học, khoa học nhân văn, Luật (tóm lại, những ngành nhân văn) bị ngập lụt sinh viên ; trong khi các ngành Khoa học kỹ thuật khác cho nhập học rất hạn chế. Trường Y Khoa năm nay đã mở rộng cửa chẵn bị đóng nhận gấp bội sinh viên, các ngành khoa học kỹ thuật khác cũng phải khuếch trương trường sở cùng các phòng thí nghiệm mà mở rộng cửa đón nhận thêm nhiều sinh viên như vậy. Văn khoa để giữ tinh thần dân tộc, sắc thái nhân bản, nhưng nếu các ngành kỹ thuật không phát triển song hành thì như dòng suối chảy hững vào hử không, trời thảm được cái gì...

— NGUYỄN TẮC BỒI BỒ PHẨM CHẤT : Thực ra tại ngoại quốc, ở đâu có du học sinh Việt Nam là thấy ở đó nổi bật ngay tư chất thông minh của giống nòi. Họ học nổi bật ở ngay những trường nổi tiếng nhất nước Mỹ, khó nhất hoàn cầu : Berkeley, M.I.T, Harvard... Họ đều là «con dân» xuất thân từ đại học Sài Gòn ra cả đấy. Vậy việc bồi bồ phẩm chất ở đây không đến nỗi nan giải. (Ý tôi muốn nói bồi bồ phẩm chất sao cho mọi ngành đại học khác luôn luôn giữ vững được tiêu chuẩn căn bản quốc tế, như Y Khoa nhà)

— NGUYỄN TẮC BỒI BỒ HẠ TẦNG CƠ SỞ : Hạ tầng cơ sở đây bao gồm khả rộng những vấn đề như : thiết lập các trường sở mới ; tu sửa các trường sở cũ ; bảo trì cả cũ lẫn mới theo đúng tinh thần ăn quả vun gốc của cha ông xưa ; dãi ngô các giáo sư...

xxx

Ngân sách ? Chúng ta có rồi. Như trên đã nói chánh phủ đã thoát khỏi gánh nặng trợ cấp hối xuất du học xưa...

Chỉ còn cách bắt tay vào việc thực hiện ba nguyên tắc đề nghị trên sao cho hợp với thực trạng đại học của mình, hợp với nhu cầu khẩn thiết của đất nước, hợp với túi tiền mình có.

Muốn như vậy chúng ta phải tập hợp thành những bộ tham mưu giáo dục, khai triền những nguyên tắc trên thành những bản điều trần kiểu ĐIỀU TRẦN 1972 của Lê Huy Linh Vũ.

Đều đó vượt khỏi giới hạn cái nhìn tổng quát của bài này.

DOAN QUỐC SỸ



Học trò : kẻ không còn nữa

(tiếp theo trang 19)

hang ngũ Nhân dân tự vệ.. Kẻ học trò không còn giữa thời loạn, thời đại loạn.

Trường học bị phá vỡ, xã hội trùng trùng canh chừng đe dọa, người học trò tiến hóa theo thời đại mới... Anh dẽ tóc dài xuống gáy, giữ hàng lồng mep màu xanh, hút điếu thuốc, cong lưng đeo 1 cái vòng phản chiến trước cổ... Phản chiến, ai chẳng muốn vậy, lòng anh sự thật như thế, chiến tranh đe dọa đời sống và anh phản đối.... Nhưng chiến tranh không phải từ học đường, từ đất nước quê hương này, chiến tranh di từ xa, đến từ kẻ lạ.. Anh chống đối không đúng nên anh thêm vào đó vỡ học đường một cách vô ích như khi ném tàn thuốc lá với thái độ mệt mỏi vào một đám nữ sinh với tiếng chửi thề thô tục kèm theo câu nói : rất nhiều tiếng lóng...

Đời sống học trò, đời sống hồng như nắng, sống êm như đêm trắng, đẹp như mặt trời lên trên mặt biển, đời không âu lo, không vướng bận, phơi phới như rừng cỏ lau rung rinh trên đồi cao.. Đời đẽo đẽo đã tan vỡ theo giông nước lũ của quê hương, tôi này không phải cho đám trẻ tuổi vì nhà trường đã vỡ, gia đình xao xác và lớp người đổi tượng.. Người giữ cây cọc chính trong cơn phong ba tuổi trẻ — người thầy giáo cũng đang bị tấn công, tấn công tới tấp, cây cọc lung lay và ngã gục dưới gánh nặng sinh kế, hoan cảnh, động viên và muôn ngàn đe dọa làm ô nhiễm vẻ thiêng liêng của một nghề cao quý.. Nguy hiểm hơn, «ông thầy» mà trong lòng, trong cốt thủy tinh thần cũng đã là cánh đồng phong ba tràn gió chướng... Người thầy giáo sẽ làm gì khi đứa học trò ngày mai sẽ đi xa và ngã gục ở một nơi cuối đường có dấu chân người. Người thầy giáo làm gì khi điềm danh vắng mặt qua nhiều của buổi sáng sau ngày đòn quân ?... Học trò, nạn nhân thụ động nhỏ bé tội nghiệp nhất giữa giòng chiến tranh ngợp.

PHAN NHẬT NAM

Sinh Viên trong thời chiến

(TIẾP THEO TRANG 7)

Đó là tình trạng đậu không vinh, rớt không nhục mà người ta gọi mỉa mai kỳ thi năm nay. Nếu kề đến các vụ mua đề thi (trên đại học hiếm hơn trung học) giáo sư chấm đậu gian lận cho SV để từ ruột và 1001 cách quay phim trong phòng thi thì giá trị vinh nhục của mành bằng đại học đã như thế từ khuya.

Các vị GS than rằng ra đề thi thế nào cũng bị SV cho là khó. Còn sinh viên, thấy số phần trăm đậu mỗi năm ít lên xuống thì cho rằng các thầy cố ý bảo vệ giá trị bằng cấp, đồng nghĩa với việc ngăn chặn các nhân tài trẻ và mới.

Trí thức hay trí ngủ tại trường Y khoa?

Một thời có những dư luận lên án thái độ trùm chăn khệnh khạng của hàng ngũ trí thức VN. có người đã mỉa mai: «Trí thức, các ông hãy ngủ đi, đừng thức làm gì, để người khác làm việc». Câu chuyện đã chìm vào quên lãng nhưng vừa rồi ở đại học Y Khoa Saigon....

Một buổi sáng trong phòng thi của các SV năm thứ tư (bị đì linh) một vị GS—xin tạm không nói tên—đã ngạc nhiên trước số thí sinh ít ỏi mà rằng: «Sao ít thế này? Các anh ra bảo bạn bè vào thi đì chử, đến giờ rồi!» Anh em sinh viên sững sốt chưa kịp thưa thốt thì ông GS đã phát đề thi ra. Một sinh viên than khó thi ông GS trợn mắt: «chú than khó hả? A lê, thi đì đèm xéch xông!» Hết nói rồi. Chắc ông trí thức này chẳng hề đọc báo, nghe radio, xem ti vi—ở bên Tây dát vợ đầm về chỉ đọc báo Pháp, báo Mỹ. Chỉ có số SV bị đì linh thi trong kỳ thi ân huệ độc nhất này mà ông còn chê ít, lại đòi đánh rót cho SV thi lại kỳ hai.

Cơm áo và «cua» cát

Không thể nói hết được đời sống nhiều nhục hơn vinh của những người trẻ học đại họ. Cũng không thể chỉ vào các đảng SV làm sở Mão mặc áo ca rô quần xì gà lượn quanh các vị nữ SV áo raglan xanh đỏ rổn rít hoặc mini jupe cũn cồn tại các hành lang, giảng đường mà bảo rằng đời sống SV phê phán no cơm ấm cật.

Từ trung học bước lên đại học, người SV có thêm chút tự do. Nhưng đối với số精英, đó là kiêu tự do đe kiếm con, lấy mà ăn, kiêm cours lấy mà học. Vậy họ tha hồ đi làm đủ nghề lầm cảm để kiếm ăn. Thịnh hành nhất là nghề dạy kèm. Anh học VK đi dạy toán, anh Khoa học «màn» môn công dân, còn anh Luật thì viết báo con nít. Ráng đi, năm ba năm gi thế nào cũng được làm nghề hợp với sở học sở năng, đó là nghề... linh.

Người ta quên thấy những anh SV mắt kính cận, tóc thật dài ngồi lê la ở các quán café Phong lưu chặng? Có thể, nhưng thường đó là những lúc họ nghỉ đến trường lai tối om hoặc đang suy tư một kế kiếm con đấy.

Màu Kaki vàng dễ thương

Thời cuộc chiến tranh vừa đánh một đòn tối hậu, thật lực vào cái sinh hoạt trì trệ ủ ê của Đại học. Một số SV đã vào Thủ Đức, đã ra Đồng Đế. Một số đang đợi trả về để học thêm năm chót. Những ai còn lại phải xung vào vụ đoàn ngũ hóa phòng vệ hậu phương. Đì linh thật rồi, không còn cái lối nữa lính nữa dân của Quân sự học đường.

Còn nhớ hồi biến cố Mậu Thân, anh em SV Saigon họp thành Sư đoàn SV bảo vệ Thủ đô. Các bộ đồ Kaki vàng xuất hiện trên tivi,

lang thang khắp phố Ng. Huệ, Lô Lợi.

Vào hồi loạn lạc đó, đất nước cũng lâm nguy, hoạt cảnh trên cho thấy đám SV có vẻ trưởng giả, ngoại cuộc, lè phè. Nhưng bây giờ, so với bộ áo màu lá cây rừng trao đến tay mà có bạn còn ngỡ ngàng, còn chưa tin chuyện «nửa đường đứt gánh» của mình là thực, thì màu Kaki vàng của Sư đoàn SV Bảo vệ Thủ đô năm xưa quả thực là màu dễ thương nhất, thanh tản nhất.

Sau cùng thời chiến và nữ SV

Hiện nay, các cô tú đang chọn màu may một lô áo dài moi. Đề học đại học đấy. Cần phân biệt với màu áo trác của nữ sinh mà. Vậy là sẽ có nhẽ những tiêu thu đại các trường Dược, các cô mơ mộng ướt át trường Văn Khoa, các cô hoạt bát rất «diasm» trường Kinh Doanh, Ngân Hàng v.v.. Với cái mức chấm đậu nhiều vира qua, có các trường công đỗ đến 99%. Vậy là từ nay ra đường có lẽ bất cứ một cô bé con nít (xin lỗi!) cũng có thể tự xưng nữ SV năm thứ nhất Luật, VK, Dược, v.v..

Hình ảnh tha thướt của các cô nữ SV thời nay cũng y vậy. Dù là năm nay, các cô tha thướt bèn cạnh các cậu nhóc tân SV đầy ngờ ngần hoặc các đảng SV già học rảng đầy ngần ngần.

Xin nêu bằng chứng bằng những câu trả lời của các cô ở một vài hành lang Đại học:

— May cô học châm hàn? Số ít thôi. Tui tui đến trường là kéo vòi câu lạc bộ tán dóc, hay kéo đi vòng vòng, đi phố coi áo...

— Ủa đúng! phải diện chờ! Tuy vậy cũng có khi tôi thích lè phè, áo pull, quần xì, mang dép, coi mignonne lắm!

— Thi cho vui vậy thôi. Được thêm vài chứng chỉ thì tốt, nếu không thì cũng lấy chồng. Lấy chồng là lối thoát cho thi sĩ nếu não không muốn học nữa.

— Bài «Trả lại em yêu» và «Con đường tình ta đi» hả? Tuyệt nhất. Hình ảnh mấy ông bị đì linh thơ mộng qua,

PHẠM NGA

Đòi muôn mặt

(TIẾP THEO TRANG 39)

Tiêu biểu nhất là tại Nhật bản, nơi ô nhiễm không khí đã đến mức trầm trọng đến 100% ngày nay quốc gia này đã hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng hơi đốt bằng mọi hình thức. Gần đây Thống Độc và các viên chức cao cấp của thành phố Đông Kinh đã không sử dụng xe riêng của mình mà họ đi làm bằng xe buýt và xe điện, để jām gương và hy vọng rằng mọi người sẽ vì hành động này mà giới hạn sử dụng xe cộ để chấm dứt tình trạng kẹt xe và không khí ô nhiễm trong thành phố lớn nhất thế giới này.

Nếu Thống Độc Ryokichi Minobe theo đuổi chính sách này thì xe cộ có thể bị cấm lưu thông trong vài trường hợp. Người ta nhận thấy rằng xe hơi không những chỉ gây tai hại, mà còn bị loại vào những vật nguy hiểm nhất đối với sức khỏe của con người.

Ngoài việc gây ô nhiễm không khí bằng xác xe cộ, một mối đe dọa mới cho con người là những chất hóa học của vô số các loại hơi. Vấn đề này nguy hại hơn khi hàng trăm ngàn người kề cǎ các học sinh, đã trở thành nạn nhân của hơi hóa học gây nên những chứng đau cổ họng và đau mắt.

Mối đe dọa ô nhiễm đối với con người không những trong không gian mà ngay cả trong đại dương nữa. Ông Jacques Yves Cousteau, nhà đại dương học Pháp Quốc cũng đã báo động rằng trong vòng 50 năm nữa, các đại dương trên thế giới có thể trở thành những biển chết vì bị ô nhiễm và nhân loại cũng bị tiêu diệt, trừ khi các chính phủ có hành động kịp thời.

Trong chương trình «con người và biển cả» của đài truyền hình Ý đại Lợi ông Cousteau đã nói như vậy và còn cho biết thêm «Nếu các chính phủ trên thế giới không can thiệp kịp thời, trong vòng 50 năm nữa các đại dương cũng sẽ chỉ là một biển cả không có đời sống,

và con người cũng không thể sống sót được, ngay nay không có biển nào tránh khỏi sự ô nhiễm và Địa Trung Hải là biển bị ô nhiễm nhiều nhất».



BƯU HOA

Con tem đắt giá nhất thế giới

Các nhà sưu tầm tem hẳn phải điếc tai khi nghe một con tem trị giá 288.000 Mỹ kim (122.840.000VN) Nhà sưu tầm tem thư Stanley Gibbons trước đoán một trong những con tem hiếm có nhất trên thế

giới đó là con tem của Guiana thuộc Anh phát hành năm 1856 trị giá 1 cent màu đen đậm, hiện nay trị giá khoảng 288.000 Mỹ kim theo hối suất hiện hành.

Con tem này được tìm thấy vào năm 1962, Nhà sưu tập tem Erwin Wynberg đã mua con tem trên trong cuộc đấu giá tại thành phố Nữu Uớc hồi năm 1970 là 280.000 Mỹ kim (120.400.000VN).

Đây là một con tem mẫu duy nhất của loại tem hiếm có này còn tồn tại. Hiện nay có một số ít loại tem khác chỉ còn lại một con mẫu duy nhất, nhưng loại tem hiếm có British Guiana cũng thuộc một trong những loại tem trên.

Giá mới trước đó trong mục lục tem thư 1972 của Stanley Gibbons có ghi nhiều loại tem hiếm có khác hiện cũng tăng giá rất cao. Chẳng hạn, con tem 12 penny của Gia Mã Đại phát hành năm 1857, trị giá 8.500 Mỹ kim (3.612.000VN) hồi năm 1963, nay đã tăng lên gần gấp ba, tức khoảng 21.600 Mỹ kim.

NGỌC ĐIỀN

Hộp thư tòa soạn

Tuần báo Đài đã nhận được bài và thư của các bạn :

Nguyễn A Thành (Bla) Trần Ngọc Kim (KBC 4893) Ngô Cang (Huế) MDC (Tây Ninh) Từ Khánh (KBC 4412) Dạ Huyền (KBC 4820) Nguyễn Văn Phú (Nha Trang) Nguyễn Trinh (Saigon) Hoài Cố Hương (Tuy Hòa) Huỳnh Kim Thành (Saigon) Nguyễn Trung Ngạn (Gia Định) Nguyễn Thị Nga (KBC 4374) Thiên Cận (KBC 4420) Hồ Đàm (Phan Thiết) Huỳnh Văn Đội (KBC 3017) Trà cat Miền (Quảng Ngãi) Hữu Chính (KBC 4224) Trầm Khanh (7148) Trần Hữu Tâm (KBC

4140) Mai Quế Phương (KBC 3537) Duy Linh Phượng (KBC 4169) Hữu Phúc (KBC 4513) Bùi Quang Khanh (KBC 4794) Phan Cung Nghiệp (SG) Huy Uyên (Đà Nẵng) Chứng Nhân (Ban Mè Thuột) Chiêu Cảnh Ngọc (Quảng Ngãi)

Thiếu úy TRẦN HỮU TÀM : Thành thà cảm ơn nhã ý của Thiếu úy đã gửi cho các bức hình về cuộc hành quân giải tỏa Bồng Sơn.



nghĩ quanh

(TIẾP THEO TRANG 33)

Hỏi các vị lãnh đạo nước Mỹ, các vị có dám thực hiện cuộc cách mạng đó ?

xXx

Còn các vị lãnh đạo của ta ?

Các tôi hướng về chánh phủ ta, kính cần sá một cái theo đúng nghĩa thức Đông phương rồi mới cất tiếng mà rằng :

Các báo thế giới đã đồng thanh ca ngợi quân đội ta sau những trận Kontum, Ai Lộc, Trị Thiên, trong đó một tờ báo Mỹ nói điều «Chính cộng sản đã cải tổ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa lớn mạnh.» Ý người ký giả Mỹ muốn nói : Chính vì nguy cơ cộng sản sau khi chiếm Quảng Trị có thể tràn xuống nuôi chủng nốt Hồ, nên chính phủ cộng hòa mới cải tổ lại cấp tư lệnh vùng đó, đặt người xứng đáng, khiến tinh thần quân dân lè ra xum xuống lại vùng lèn đep uy nghi như kia ở khắp các miền địa đầu giới tuyến như vậy.

Các tôi xin đặt một tay lên trái tim mà nỉ thèm rằng chính phủ chỉ mới cải tổ có một phần mười. Nếu như cả chín phần mươi còn lại cũng được cải tổ xứng đáng như vậy...

Chuyện đời

(TIẾP THEO TRANG 5)

Cả 6 nước đều cấp tướng ẩn, vàng bạc, ngựa xe, binh mã và đại diện di theo Tô Tân. Bảy giờ Tô Tân uy danh chấn động thiên hạ, quyền lực mạnh hơn cả tiểu vương. Trên đường Tô Tân đi Lạc Dương, quê nhà của chàng, thán nhân chàng dắt nhau ra tới 30 dặm ngoài thành để nghênh đón. Vợ Tô qui nlop bên đường, không dám cả khé mắt nhìn trộm chồng. Chị Tô khi được gọi đến, qui lết mà tới, Tô hỏi :

— Tại sao trước kia chị khinh tôi quá mà bây giờ chị cung kính, sợ hãi tôi quá vậy ??

Bà chị Tô Tân đáp :

— Tại vì bây giờ chủ quyền cao, chức trọng, lắm bạc, lắm tiền...

Quân sự — trong một cuộc chiến toàn diện và trường kỳ này — đâu phải là tất cả ! Còn kinh tế ? Còn văn hóa giáo dục ? Phải cải tổ tuốt ráo, thực tinh và toàn diện không phải chỉ để cho miền Nam nở mặt mà còn cứu cả miền Bắc nữa, cứu cả dân tộc này. Không một dân tộc nào trên thế giới hiện nay bất hạnh hơn VN trong máu lửa, nhưng cũng vì vậy mà kho nhân bản cũng không đâu phong phú, phồn thịnh, kết tinh, tinh lọc bằng ở Việt Nam. Trước thái độ ngoan cố đến töm lém của Cộng sản EV, dư luận Tây Phương đã phải thốt ra : «Cộng Sản BV quả thực là... cộng sản nhất».

Không đâu, bước chót của một định mệnh lịch sử tất nhiên phải như vậy, Hitler phải là Hitler, càng là Hitler khi bị vây bủa từ phía giữa một trời Berlin khói lửa Một nhát búa bỗng xuống một Hitler gục ngã, một Tây Đức tái sinh mượt mà nhân ban và vương miện hòa bình thế giới triều mến đặt lên đầu Wildy Brand. Nhát búa Việt Nam hay maul bỗng xuống, con quỷ đỏ gục ngã, và từ cảm khái lửa ngút ngàn bốc lên cảnh chim nhân bản, như cảnh đại bàng thần thoại bốc lên tự tro than.

Chao ôi, chau trân còn có chau trân nào hơn, khi mà kỹ thát tuyệt vời của Mỹ đẹp duyên cùng ánh sáng tuyệt vời nhân bản VN

xXx

Đêm thu giảng gió một giờ,
Một mình ngồi trường sỹ dời nghĩ

quanh
CẠC SÌ

NGHỈ HÈ VÀ TỰ TRƯỜNG

Muốn giải trí cần nǎo và giải toán hãy mua bộ sách soạn thảo công phu theo đường hướng giáo dục tân toán học do GS Nguyễn Minh Sử biên soạn :

- TOÁN HỌC VÀ TRI KHỎN
 - PHÉP TÍNH TRACHTEN BERG
 - TOÁN HỌC QUAN SÁT
 - TOÁN PHÁT TRIỂN
- trình độ phổ thông — Đại Chủng 480 Phan Đình Phùng SG xuất bản.

Thuốc sâu răng Việt Nam hiệu

Nam Ký

(của giòng họ Nguyễn Quang
ở Bắc Việt)

KIỆN TOÀN BỘ RĂNG,
CHỐNG HỌA MẤT RĂNG !
(Biện pháp trị sâu răng thời
Lý ở Việt Nam)

Có bán nhiều nơi ở Hải ngoại
do của giòng họ cảng được kế
nghiệp Gia truyền, phát hành
tại các quốc gia cư trú Hải
Ngoại.

TẠI NỘI QUỐC VN : Nam
Ký : I083 A Đ.L. Hậu Giang
và 270 Rach Cát (An Dương
Vương). Cua Hậu Giang Rach
Cát (Cây sắng SHELL Ngũ
Mẫu tàu, Phú Lâm) Chợ lớn,
quận 6 Sg — tho từ bưu phiếu
mua thuốc để tên ông Quang
Tỉnh.

600 hạt thuốc nhỏ
trong **1** viên

Supercol

TENAMYD

* *Chống*,
CẨM CÚM và các chứng
XÔ MŨI * NGHẸT MŨI

bảo vệ quý vị suốt ngày và suốt đêm



600 HẠT THUỐC NHỎ SẼ TAN DẪN
TRONG NGÀY ĐỂ tác dụng liên tục
bảo vệ sức khỏe của quý vị

PUB. TÂN TRÍ • KN. số 15/BYT/QCDP