

8071
5531
442+

DÓI

143



ĐỜI

SỐ 143 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 4-8-72 ĐẾN 11-8-72

ĐẶC BIỆT : HÒA ĐÀM BA LÊ

- CHUYỆN BỀN LÈ HỘI NGHỊ BA LÊ : người xú hué • BẦU CỬ Ở MỸ VÀ HÒA ĐÀM Ở BL : vẫn luông
- DIỄN TIẾN CỦA HỘI ĐÀM BA LÊ : nguyễn ồng qđiều

CHÁNH TRỊ :

- HÒA BÌNH VIỆT NAM - MÙA BẦU CỬ CỦA MỸ : lý do nguyên

VĂN NGHỆ :

- CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN : lết điếu
- LỐP 1 RẺ HÀ NỘI : bùi văn binh.
- NGHE ĐÀM : doãn quốc sỹ
- GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT : hoàng báithủy
- PHIÊU : tède.
- THƠ : trình toan — thanh xuân vù — dạ huyền.

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG THƠ
- ĐỜI MUÔN MẶT
- THỜI SỰ THẾ GIỚI
- THỜI SỰ TRONG NƯỚC
- ĐIỆN ẢNH
- NHIỆP ẢNH
- S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :

Bà TRẦN THỊ ANH MINH
Chủ trương biên tập

CHU TÙ

tòa soạn 143—145 Cống Quỳnh S.G.
Đ.T. 22.323
(Phát hành mỗi sáng thứ SÁU)

Vừa đánh Vừa đàm

Vừa Dánh vừa Đàm là một chiến thuật của phe Cộng Sản quốc tế, vẫn dùng để giải quyết các cuộc chiến tranh với kẻ địch của họ. Trung Cộng đặt ra danh từ đó : Đà Đà Đàm Đàm.

Ngày nay chúng ta được chứng kiến một cài h đảo ngược lịch sử : chính Hoa Kỳ và VNCH áp dụng chiến thuật vừa đánh vừa đàm, làm Cộng Sản khốn đốn, ở hòa đàm Ba Lê và ở chiến trường VN.

Chiến thuật vừa Dánh vừa Đàm đặt trên căn bản là người ta chỉ có thể nói chuyện trên bàn hòa đàm nếu có sức mạnh quân sự hậu thuẫn cho lời nói của mình.

Khi hòa đàm Ba Lê nhóm từ năm 1968, người ta đã báo động : coi chừng chiến thuật vừa đánh vừa đàm của Cộng Sản. Cộng Sản sẽ chỉ lợi dụng hòa đàm để tuyên truyền, trong khi vẫn âm mưu tạo các chiến thắng quân sự hầu làm áp lực trên bàn thương thuyết. Người ta đã lo sợ khi Cộng Sản Việt Nam dùng đúng «món vũ khí trường của họ».

Nhưng tình thế bốn năm sau đã đảo ngược thế cờ.

Ngày nay thì chính phe đồng minh và VNCH đã sử dụng môn võ «vừa đánh vừa đàm» một cách tinh vi nhất. Đó là «gậy ông đập lưng ông».

Song song với các phiên họp công khai và cả các cuộc mật đàm ở Ba Lê, quân VNCH với không quân, hải pháo Mỹ vẫn tung hoành trên các mặt trận Quảng Trị, Bồng Sơn, Kontum...

Môn võ Dánh cũng biến hóa nhiều chiêu thức. Khi thì đánh để tử thủ như ở An Lộc. Khi thì tái chiếm Quảng Trị rồi lại bỏ ngỏ cõi thành mới chiếm. Mục tiêu là tiêu diệt lực lượng địch chờ không phải chiếm đất. Dánh ở miền Nam, lại oanh tạc miền Bắc, và phong tỏa các đường tiếp tế thủy bộ của Bắc Việt. Môn võ Đàm cũng nhiều đường, nhều lối. Khi thì tự ý bỏ hòa đàm Ba Lê, khi thì tái nhóm. Có họp công khai, có mật nghị. Đàm với Bắc Việt, lại còn đàm trực tiếp với cả Nga Sô và Trung Cộng.

Tóm lại không phải chỉ có Cộng Sản mới sở trường về thuật «Dánh và Đàm».

Trong cuộc chiến hiện tại, bên nào chiếm được ưu thế quân sự trên chiến trường VN, đồng thời chiếm ưu thế chính trị trên chính trường quốc tế trong tương quan quyền lợi của các siêu cường, bên đó sẽ thắng.

Căn cứ trên thực tế, thì ta thấy Việt Nam Cộng Hòa đang có đủ cả 2 loại ưu thế trên. Lực lượng Cộng Sản ở Nam VN đang bị đẩy vào thế lùi. Trên trường quốc tế thì cả Nga lẫn Trung Cộng đều đang phải lép vế đưa nhau theo Mỹ.

Cũng một môn võ công, hai bên đều thi thố, tất nhiên bên nào có nội lực thâm hậu sẽ thắng vậy !

CÙNG BẠN ĐỌC :

Trong số báo trước chúng tôi đã hẹn sẽ trình bày về sự cải tổ báo Đời trên số này. Nay chúng tôi xin hoãn việc đó lại, để trông đợi thêm ý kiến của bạn đọc đóng góp. Số tới, số 144 với chủ đề «Học và thi trong tiếng bom đạn» tuần báo Đời vẫn ra theo khuôn khổ cũ, chúng tôi trông đợi quý bạn góp ý để cải tiến tờ báo của chúng ta.

ĐỜI



KHA TRÂN ÁC

Tạm hoãn

Đời định chuyền hướng, thay đổi từ hình thức tới nội dung, thì được nghe tin đồn sắc luật về Bảo chí sắp ban hành và theo sắc luật này một tuần báo như Đời muốn tiếp tục phát hành, phải ký quỹ một số tiền 10 triệu đồng! Đời dành hoãn thực hiện vụ chuyền hướng, đợi nếu tin đồn này thành sự thực sẽ đóng cửa luôn, chứ đào đầu ra 10 triệu để ký quỹ! Mà dù có ăn cướp được của ai 10 triệu cũng không dài gi đem ký quỹ, chỉ cần đem gởi ở ngân hàng lấy lời

mỗi năm hai triệu ruồi, đủ xài quanh năm, đếch phải làm báo làm bồ, tồn thọ vì vắt óc viết bài, lo trăm thứ bà dẵn. Lại nghe nói sắc luật mới này còn có một điều khoản định rằng nếu báo này bị tịch thu hai lần thì sẽ phải tạm đình bản trong khi chờ án lệnh của tòa án. Về cái gì chứ về cái vụ tịch thu thì báo Đời chiếm kỷ lục, bị tịch thu liền tù tì 8 số liên tiếp. Như vậy nếu Đời không tự khai tử, nếu Đời ăn cướp ở đâu được 10 triệu để ký quỹ thì cũng sẽ chết vì nạn tịch thu. Do đó Đời đang trông ngóng cái sắc

luật mới sớm ra đời, trông ngóng từng giờ, từng phút để chết cho oanh liệt. Mourir d'une belle mort!

Bảo Đại

Lúc này người ta không nghe nói gì đến Trung Tướng Dương Văn Minh, ngôi sao của tướng Minh đột nhiên bị lu mờ và ngoài sao Bảo Đại đột nhiên sáng chói! Có tin đồn Kissinger đã mật đàm với Bảo Đại và Nixon đã mời Bảo Đại tới thăm Bạch Cung khiến các chính khách đón gió, bão hoàng hơn vua, chạy lăng xăng tối tấp. Đồng thời phong trào chống giải pháp Bảo Đại bùng nổ, và người ta thi đua tố khinh Bảo Đại trên mặt báo. Đầu Gối tự lố, cái ông vua lừng khừng ra hướng thụt hòn là yêu nước này, có hậu thuẫn, có lực lượng mốc khô gỉ mà được người ta ngau ông ta như thế? Bảo Đại người không có tham vọng, cái sở trường của Bảo Đại là đóng vai bù nhìn. Khi nào cần tìm một người bù nhìn thì bắt buộc người ta phải nghĩ tới Bảo Đại. Có nhẽ thời cuộc lúc này đang đi tới giai đoạn mà đất nước cần một người bù nhìn, một ông ba phải, quan tâm cũng từ quan tư cũng gật, Mỹ cũng ô kê, Tàu cũng «cống kỷ» một người được mọi khuynh hướng đối chọi săn sàng chấp nhận nên người ta mới nghĩ tới Bảo Đại. Cách đây một năm giữa lúc không ai nhắc nhớ tới Bảo Đại, không ai biết Bảo Đại còn sống hay đã chết, báo Đời đột nhiên làm một số đặc biệt về Bảo Đại, đăng cả hình Bảo

Chúc Mừng

Nhân dịp lễ thành hôn của ký giả

LÊ ĐÌNH THÔNG

và cô

TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

Xin chúc mừng hai bạn chung hưởng hạnh phúc trọn đời

CHU TỦ

và toàn thể tòa soạn ĐỜI

Chúc Mừng

Ngày 1-8-72 vừa qua, ban

YUSE TIẾN LỘC

đã thụ phong linh mục

Chúng tôi xin chúc mừng tân linh mục thành công trong sứ mạng thiêng liêng

ĐỖ QUÝ TOÀN

và các tráng sinh trại họp bạn tráng Đà Lạt 1969

Đại lên bìa báo. Sở dĩ báo Đời làm số đặc biệt về Bảo Đại không phải vì Đời chủ trương ủng hộ giải pháp Bảo Đại, nhưng vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là vì tung chủ đề. Lý do thứ hai là vì Đời biết vẫn còn nhiều người tò mò muốn biết Bảo Đại hiện thời ra sao. Lý do thứ ba là vì Đời tiên đoán chính trị, cho rằng một ngày nào đó nếu người ta cần một kẻ làm bù nhìn để hòa giải các phe phái thì con bài cũ rich, lắc hậu Bảo Đại vẫn có thể đem ra xài lại. Cũng như báo Sóng Thần trong những số ra mắt có đăng tải một lá thư mang thủ bút của Bảo Đại gửi về cho mẹ là bà Từ Cung. Trong bức thư «tâu Â» đó (Â là tiếng miền Trung để chỉ mẹ) có đoạn như sau: «nhân tiện có... qua Balé thăm, con gửi lời về kính thăm Â ..v.v...». Tòa soạn Sóng Thần đã bôi tên người qua thăm Bảo Đại và mang thư về. Bạn đọc có biết người đó là ai không? Người đó là Thượng tọa Thích tri Dũng! Và từ khi nhận lãnh cái thư của Bảo Đại TT Thích tri Dũng cũng chưa đưa cái thư cho bà Từ Cung. Thượng tọa lại nhờ ông Chủ tịch Hội Bác Việt Tương Tế Nguyễn duy Ninh chuyền thư gùm, khiến phóng viên báo Sóng Thần đánh cắp được lá thư, làm photocopies đăng huyễn toét lên báo Sóng Thần. Riêng đầu Gối có lời mừng Thượng tọa Thích tri Dũng vì mai mốt nếu «ngự giá hồi loan» thì người đầu tiên được hưởng ơn mua mộc nhất định phải là Thượng tọa Thích tri Dũng.



NGŨ TỬ TU

CHUYỆN ĐỜI

giấc mộng kê vàng

Loạn thế độc thư
Bình thời luyện võ
CỎ THƯ

Người đời xưa viết ra chuyện «giấc mộng kê vàng» này chủ ý nói cho người đời biết cuộc sống như một giấc mộng, những vinh hoa, phú quý ở đời này đều là tạm bợ, giả dối. Xong việc cho mệt mỏi, khổ, ván hạn khổn đỗ.

Lư Sinh là một học trò nghèo khổ, ván hạn cùng khổ. Một hôm Lư Sinh đi thi trượt trên đường trở về, ghé vào ngủ trong một quán trọ bên đường. Trong lồng sầu khổ. Lư Sinh lại thêm bị bệnh, chàng nằm thở ngắn, than dài trên giường. Trong quán trọ lúc đó có một đạo sĩ. Đạo sĩ tuy không hỏi nhưng đoán biết sự sầu muộn của người học trò và quyết định đưa cho Lư Sinh mượn một cái gối, bảo chàng gối đầu mà ngủ.

Khi Lư Sinh chợp mắt, chủ quán bắt đầu nấu một nồi kê.

Lư Sinh gối đầu lên chiếc gối đạo sĩ cho mượn ngủ thiếp đi và mộng thấy mình đi thi đỗ trạng nguyên, áo gấm về làng, vinh hiển nhất đời. Rồi chàng lấy được vợ đẹp, hiền, làm quan to, giàu sang phú quý suốt cả một đời. Các con của Lư Sinh đều thông minh hơn người, cùng học giỏi, đậu cao, ra làm quan hoan lộ thênh thang. Lư Sinh sống sung sướng như vậy cho đến già...

Nhưng đó chỉ là một giấc mộng. Khi Lư Sinh tỉnh mộng, mở mắt ra thấy mình vẫn nằm trơ trong quán lạnh. Gần đó nồi kê của chủ quán vẫn chưa chín.

oo



NGŨ TỬ TU

NGUYỄN NGỌC ĐIỂN



diễn tiến của hội đàm Ba Lê

Trong khuôn khổ một bài tổng kết «Hòa Đàm Ba Lê» từ 13 tháng 5 năm 1968 đến nay mà phải viết trong vài trang giấy, kể viết bài này thật hết sức khó khăn trong việc chọn lựa những yếu tố nào cần nêu lên. Nhưng đầu sao chúng tôi cũng cố gắng đưa vào bài nhiều sự kiện của cuộc hội đàm hơn là phe bình hầu giúp độc giả có một cái nhìn tổng kết. Chúng tôi sẽ nêu lên những nguyên nhân nào thúc đẩy các phe phái liên hệ đến cuộc chiến chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị sau đó chúng tôi quay lại cuốn phim của hơn 4 năm đàm phán qua các phiên họp và diễn tiến của nó cùng những sự kiện quan trọng xảy ra trong thời gian này đã ảnh hưởng đến cuộc đàm phán ra sao.

I. Những nguyên nhân thúc đẩy hai bên chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị

Khi đặt bút ký vào bản văn Hiệp định Genève 1954 về VN, CSBV đã có chủ trương ngồi tron miền Nam

VN qua cuộc tổng tuyển cử ngày 20-7-56. Nhưng sau khi cuộc tổng tuyển cử bị chính phủ miền Nam tẩy chay, CS đã để lộ âm mưu xâm lược miền Nam VN bằng vũ lực. Ngày 19-12-1959-CSBV cho thành lập M.T.G.P.M.N, rồi từ đó họ lần lượt cho xâm nhập người và vũ khí, số 90.000 cán binh tập kết được sát nhập vào các sư đoàn 324, 325, 330, 338 lần hồi được đưa vào miền Nam. Kể từ đó Bắc Việt ngày một già tăng xâm nhập, cường độ chiến tranh cũng có tỷ lệ đồng biến.

Trong khi đó thì tại Nam VN vào năm 1963 theo lời yêu cầu của VNCH 12.000 cố vấn Quân sự Mỹ đầu tiên đặt chân lên VN. Kể từ tháng 7-1965 các đơn vị chiến đấu cấp sư đoàn của Hoa Kỳ và đồng minh được gửi qua tham chiến trực tiếp. Số quân đội ngoại quốc cao nhất vào năm 1969 là 620.000 người trong đó có 549.000 là binh sĩ Hoa Kỳ. Quân lực VNCH cũng già tăng nhanh chóng.

Chiến tranh theo đà già tăng

quân số và vũ khí của hai bên càng ngày càng khốc liệt. Nhân vụ tàu tuần tiễu của Hoa Kỳ bị tiêu diệt BV tấn công ngoài khơi vịnh BV, chính phủ Hoa Kỳ được Quốc Hội cho phép trả đũa. Ngày 29-2-1965, 100 phản lực cơ HK đầu tiên oanh tạc các cơ sở quân sự trên lãnh thổ BV mở màn cho một giai đoạn tàn phá vùng đất bất khả xâm phạm bấy lâu nay.

Đến năm 1967, nhờ sự giúp đỡ của đồng minh, nguy cơ sụp đổ của VNCH không còn nữa. Tình hình quân sự ngày một sáng sủa. Cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân của CS bị đập tan, ảo vọng xâm chiếm miền Nam bằng vũ lực của phe CS đều tiêu tan. Thêm vào đó sự tàn phá vì các cuộc oanh tạc trên lãnh thổ BV, công trình xây dựng 10 năm xã hội chủ nghĩa của BV bay theo mây khói, nhà cầm quyền BV cảm thấy đau lòng, những khó khăn tại BV và tại mặt trận miền Nam đã khiến cho CS nhận thấy không thể nào tìm

được chiến thắng hoàn toàn trên chiến trường, nên họ chấp nhận đàm phán để tìm một vài thắng lợi tại bàn hội nghị.

Về phía Hoa Kỳ, VNCH và đồng minh cũng nhận thấy rằng họ không thể nào tiêu diệt đến tên lính cuối cùng của phe bên kia, hơn nữa phía Hoa Kỳ và đồng minh cũng công nhận là không thể tìm chiến thắng trên chiến trường. Thêm vào đó những khó khăn tại HK, như những chi phí lớn lao, tại VN, việc binh sĩ HK tử trận ngày một nhiều, sự chỉ trích của dư luận quốc tế, các cuộc biểu tình phản chiến thêm mãnh liệt, và ngày bầu cử TT Hoa Kỳ ngày một gần hơn. Từ đó thúc đẩy Hoa Kỳ tìm một phương cách để giải quyết cuộc chiến tại bàn hội nghị. Để tỏ thiện chí Tổng Thống Johnson đã ra lệnh ngừng oanh tạc một phần lãnh thổ BV. Đáp lại, bên kia chấp thuận nói chuyện với Hoa Kỳ tại bàn hội nghị. Giai đoạn hòa đàm mở màn.

II. Diễn tiến của cuộc hội đàm qua các phiên họp và giai đoạn sơ khởi:

Hội đàm Balé kéo dài hơn 4 năm đã có tất cả 151 phiên họp, mỗi phe đưa ra nhiều lập trường, nhiều giải pháp khác nhau, các giải pháp lúc đầu trái ngược nhau và sau đó xích lại gần nhau hơn. Cuộc hội đàm gặp phải nhiều khó khăn ngay từ bước đầu về thủ tục và bế tắc trong nhiều năm qua.

I — NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA CUỘC THƯƠNG THUYẾT TẠI HỘI ĐÀM BA LÉ

Ngày 31-3-1968 TT Lyndon Johnson đã đưa ra đề nghị đơn phương ngừng oanh kích tức khắc phần lớn lãnh thổ BV từ 9h đến 20h hàng ngày. Phía VNCH trong thông cáo 4-4-1968 chấp thuận tán đồng mọi sáng kiến để kết thúc chiến tranh trong công bằng và tự do.

Về thái độ của BV và MTGPMN, 3 ngày sau bài diễn văn của TT Mỹ, BV đưa ra tuyên cáo nhắc lại quan điểm hòa đàm VN mà họ đã đưa ra từ trước và cho rằng Mỹ chưa đáp ứng nghiêm chỉnh đầy đủ đòi hỏi chính đáng của họ, tuy vậy

BV cũng sẵn sàng cử đại diện tiếp xúc với đại diện Mỹ hầu xét định việc Mỹ chấm dứt và điều kiện các cuộc ném bom trên lãnh thổ BV. Phía MTGPMN họ lên án đề nghị hòa đàm của Hoa Kỳ là giọng lưỡi «tư bản, hiếu chiến, gian ngoan, xảo trá hòng thay trắng đổi đen».

Nhưng dù chỉ trích hai đả kích hai bên vẫn chấp thuận trên nguyên tắc là đồng ý gặp nhau tại bàn hội nghị.

2 — VẤN ĐỀ THỦ TỤC VÀ ĐỊA ĐIỂM THƯƠNG THUYẾT

Việc qui định thủ tục trong cuộc hội đàm và chọn địa điểm thương thuyết đã kéo dài hơn hai tháng.

Về phía Hoa Kỳ họ đặt tiêu chuẩn cho một địa điểm có thể chọn làm nơi mở cuộc thương thuyết là nơi hội đàm phải là nước trung lập, nơi đó hai bên đều có đại diện, có những phương tiện truyền thống đầy đủ và bảo chí thế giới có thể lui tới dễ dàng. HK lần lượt đưa ra các địa điểm như Genève, Tân Đè Li, Miền điện, Nam Dương, Vạn Tượng (Lào) Nhật, Hồ A phủ hàn, Tich Lan, Nepal, Mã Lai, Phần Lan, Ý, Bỉ và Áo. Các địa điểm này đều bị BV bác bỏ và họ đưa ra đề nghị chọn Nam Vang hay Varsovie làm địa điểm hòa đàm sơ bộ, lại bị Hoa Kỳ bác bỏ.

Sau cùng ngày 3-5-68 HK lần BV theo đề nghị của Tổng Thống Pháp đều tuyên bố đồng ý chấp nhận Ba Lê làm địa điểm thương thuyết. Sau đó buổi họp kéo dài trong 3 giờ dưới hình thức họp kín. Lập trường của hai phe trong phiên họp đầu tiên thật xa vời. Sang phiên họp thứ 2, thứ 3, thứ 4 cho đến phiên họp thứ 10 ngày 26-6-68 lập trường của hai bên thương phản rõ rệt, họ chỉ vào phòng họp đọc diễn văn và tổ cáo lẩn nhau. Cuộc HD vẫn kéo dài, không có gì mới lạ trong các phiên kế tiếp. Mãi đến ngày 31-10-68 Tổng thống Johnson lại một lần nữa tổ thiệu chí bằng cách ra lệnh ngừng oanh kích toàn thể lãnh thổ BV và kêu gọi mở cuộc thương thuyết nói rộng có sự tham dự trực tiếp của VNCH và MTGPMN. Quyết định này mở màn cho một giai đoạn hòa đàm mới tại Ba Lê.

3 — LẬP TRƯỜNG CỦA HAI PHE TRƯỚC CUỘC HỘI ĐÀM BA LÉ

Mục tiêu và quan điểm của Hoa Kỳ đã được minh định là ngoài việc thảo luận với BV để xuống thang chiến tranh để chấm dứt hoàn toàn các vụ ném bom và các hành động quân sự khác trên miền Bắc, Hoa Kỳ sẽ thảo luận về việc đảm bảo cho nhân dân miền Nam quyền tự quyết định lấy tương lai chính trị của mình mà không bị cai trị từ bên ngoài.

Về phía BV mục tiêu của họ là thương thuyết với HK về việc chấm dứt ném bom và mọi hành động chiến tranh khác đối với BV rồi sau đó sẽ thảo luận các vấn đề

do đôi bên đưa ra và đồng chấp thuận. Lập trường của BV căn cứ trên giải pháp 4 điểm công bố năm 1965 cùng với chính sách của MTGPMN được phổ biến tháng 9-1967. Có thể tóm tắt lập trường 4 điểm đó là :

(1) — Rút quân Mỹ khỏi MNVN.

(2) — Ngưng hoàn toàn các hoạt động chiến tranh với miền Bắc VN.

(3) — Công nhận MTGPMN.

(4) — Nhâu dàn VN tự định đoạt các vấn đề chính của họ.

4 — NHỮNG PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA HDBL

Địa điểm nơi mở hội đàm là Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế khách sạn Majestic cũ ở đại lộ Khéber gần Khải Hoàn Môn của thành phố Balé.

Phiên họp chính thức của HD-BL bắt đầu vào sáng thứ Ba ngày 13-5-68, mỗi bên có 11 người tham dự. Lãnh đạo phái đoàn HK do ông A.W Harriman, về phía BV do ông Xuân Thủy. Khi mọi người đến nơi, lúc đại diện hai phái đoàn bắt tay báo chí nhiếp ảnh vẫn được dành 10 phút làm phận sự.

Sau đó buổi họp kéo dài trong 3 giờ dưới hình thức họp kín. Lập trường của hai phe trong phiên họp đầu tiên thật xa vời. Sang phiên họp thứ 2, thứ 3, thứ 4 cho đến phiên họp thứ 10 ngày 26-6-68 lập trường của hai bên thương phản rõ rệt, họ chỉ vào phòng họp đọc diễn văn và tổ cáo lẩn nhau. Cuộc HD vẫn kéo dài, không có gì mới lạ trong các phiên kế tiếp. Mãi

đến ngày 31-10-68 Tổng thống Johnson lại một lần nữa tổ thiệu chí bằng cách ra lệnh ngừng oanh kích toàn thể lãnh thổ BV và kêu gọi mở cuộc thương thuyết nói rộng có sự tham dự trực tiếp của VNCH và MTGPMN. Quyết định này mở màn cho một giai đoạn hòa đàm mới tại Ba Lê.

III. Giai đoạn hòa đàm mở rộng 4 phái đoàn

1 — CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN CHO HD MỞ RỘNG

Tuỳ là hòa đàm mở rộng có 4 phái đoàn tham dự nhưng VNCH

Và Hoa Kỳ đều xem đây là một cuộc hội đàm song phương, phía bên này cho rằng dù Hà Nội đem bất cứ ai vào phía bên họ, việc này không hàm xúc một sự thừa nhận nào cả. Mỹ và VNCH không bao giờ công nhận MTGPMN là một thực thể riêng biệt mà xem MTGPMN là con đẻ của chính quyền Hà Nội.

Trong khi đó BV và MTGPMN cố tình tạo cho cuộc hội đàm mang hình thức bốn phe. Một Trận Giải Phóng Miền Nam tự xem mình là một thành phần độc lập bình g có đầy đủ thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến miền Nam VN.

về phía Mỹ và VNCH muốn cho cuộc hội đàm là cuộc họp tay đôi, còn BV và MTGPMN muốn tạo cuộc hội đàm mang hình thức tay đôi gồm có 4 phe đại diện tham dự. Hai bên đã tranh luận về vấn đề này qua hình thức chiếc bàn họp cũng hơn 2 tháng. Trong thời gian này có tất cả 12 kiều bàn do hai bên đưa ra. Kiểu bàn của Mỹ và VNCH luôn mang hình thức có 2 phe tại bàn hội nghị, còn kiểu bàn của BV và MTGPMN đưa ra mang hình thức 4 phe phân định 4 phái đoàn rõ ràng. Sau hơn hai tháng bàn cãi để lựa chọn hình thức chiếc bàn không ngã ngũ vào đầu, một kiểu bàn được 2 phe chấp thuận với một hình thức hết sức đặc biệt khiến người ta nghĩ đó là cuộc hội đàm song phương cũng được mà nghĩ là hội đàm từ phương cũng xong. (các kiểu hình xem trang 11).

Trong phiên họp ngày 18-1-69 các thủ tục sau đây được thông xâm lược miền Nam VN.

Bàn họp là một bàn tròn hai bên có hai bàn hình chữ nhật đặt cách bàn tròn 45 phần dùng làm bàn thu ký.

Tren bàn họp không có cờ và bảng tên.

Mỗi phe sẽ lên tiếng trước một lần cứ thế luân phiên.

Hoa Kỳ và VN ngồi cùng bên, BV và MTGPMN ngồi một bên.

Phía VNCH do đại sứ Phạm Đăng Lành đại diện có PTT Nguyễn

cao Kỳ làm cố vấn. Còn phía Việt Cộng là Trần bửu Kiếm.

2 - LẬP TRƯỞNG CỦA VNCH VÀ MTGPMN TRƯỚC NGÀY KHAI MẠC KHÓA HỌP ĐẦU TIỀN 25-1-69

Có thể tóm tắt lập trường của VNCH qua các thông điệp của TT VNCH từ ngày 2-11-68 đến ngày 12-12-68 làm lập trường căn bản của VNCH về hòa đàm Balè :

— Hà Nội phải thành thật cam kết nói chuyện trực tiếp và nghiêm chỉnh với VNCH.

— VNCH không đòi hỏi bên kia đầu hàng mà chỉ đòi bên kia tôn trọng công bằng sự thật và lẽ phải.

— Hội đàm Balè chỉ là hội đàm song phương.

— VNCH mang tới hòa đàm tất cả thiện chí hòa bình của chính phủ và toàn dân, tham dự hòa đàm để chấm dứt chiến tranh.

— Nhân dân VN tự do chọn lựa chế độ dân chủ. Cương quyết không chấp nhận các tổ chức CS hoạt động tại VNCH.

— VNCH cương quyết không nhượng một tấc đất nào cho CS,

Để bớt mâu tuýen truyền và để thích ứng với hoàn cảnh mới, trước khi tham dự hội đàm MTGPMN đã sửa lại lập trường 5 điểm ngày 3-11-68 thành lập trường 5 điểm ngày 20-12-68. Lập trường 5 điểm 20-12-68 tương đối bớt gay gắt nhưng vẫn cực đoan.

1 - Cương quyết đòi Mỹ vĩnh viễn chấm dứt mọi hành động xâm phạm chủ quyền và an ninh của nước VNDCCH.

2 - Hãy chấm dứt chiến tranh xâm lược miền Nam VN.

3 - Rút hết quân Mỹ và đồng minh cùng các phuơng tiện chiến tranh khỏi miền Nam VN.

4 - Đề công việc nội bộ của miền Nam VN do nhân dân Nam VN tự giải quyết theo cương lĩnh chính trị của MTGPMN.

5 - Đề công việc thống nhất nước VN do nhân dân VN ở hai miền giải quyết không có sự can thiệp của nước ngoài.

Đó là lập trường căn bản của các phe trước khi bước vào tham dự khóa họp đầu tiên. Đề rồi từ những lập trường này các phe dần

dẫn nhượng bộ trong các phiên họp để mưu tìm một giải pháp chung cho vấn đề VN.

3 - PHIÊN HỌP 4 PHE ĐẦU TIỀN VỀ VIỆT NAM

Phiên họp song phương 4 phe đầu tiên của HĐBL khai mạc hồi 10g30 và chấm dứt hồi 18g ngày 25-1-1969, lập trường của hai bên không có gì mới lạ, chỉ lập lại giải pháp của họ đưa ra. Đặc biệt là Trần bửu Kiếm muốn đòi hỏi giải pháp theo cương lĩnh MTGPMN gồm 2 điểm.

— Quân Mỹ không can thiệp vào nội bộ Nam VN.

— Lập chính phủ liên hiệp rộng rãi theo chính sách trung lập, tiến tới thống nhất hòa bình bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do ở cả 2 miền Nam Bắc.

Xuân Thủy cũng phụ họa để cổ vũ cho lập trường của MTGPMN.

Phía Hoa Kỳ và VNCH đề nghị tái lập khu phi quân sự với việc triệt thoái tất cả các lực lượng phụ thuộc khỏi vùng này. Triệt hạ các cầu cứ và ngưng mọi hoạt động quân sự với sự kiểm soát Quốc tế.

Sau phiên họp đầu tiên, các phiên họp sau đó người ta thấy không có gì lạ hơn, mỗi phe vẫn cố giữ thể đứng của mình theo lập trường đã đề ra từ trước.

Hòa đàm Ba lè di vào đường bế tắc, dư luận đã không có mấy chú ý đến nữa, các phiên họp không có gì mới hơn là những luận điệu lập lại nhiều lần.

Để tỏ thiện chí và tìm cách khai thông lối bí cho HĐBL, các phe liên hệ đều đưa ra lập trường mới. Phía VNCH đưa ra lập trường 6 điểm ngày 7-4-69 trong diễn văn của TT Nguyễn Văn Thiệu đọc trước lưỡng viện Quốc hội, Hoa Kỳ đưa ra lập trường 8 điểm trong bài diễn văn ngày 14-5-69 của TT Nixon mà nội dung là một sự triệt thoái tất cả các lực lượng không phải là Nam VN dưới sự kiểm soát cơ quan quốc tế do 2 bên đồng ý chấp nhận. Lập trường của VNCH và của Hoa Kỳ đều có nhiều điểm tương đồng về việc triệt quân, ngưng bắn và phòng thách tù binh.

Để đáp lại thiện chí của VNCH và Hoa Kỳ ngày 17-5-69 MTGPMN

đã đưa ra lập trường 10 điểm để nghị làm căn bản giải quyết chiến cuộc VN. MTGPMN đòi Mỹ triệt thoái và điều kiện khỏi miền Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân VN, họ muốn tách rời cuộc chiến giữa BV và Mỹ và giữa MTGPMN với VNCH và Mỹ tại miền Nam, CS cũng đòi lập chính phủ trung lập tại VNCH và đưa vấn đề trao đổi tù binh của các phe liên hệ và hoạch định cho tương lai chính trị VNCH mà họ được dự phần vào 1 chính phủ tương lai. Phía BV họ vẫn coi lập trường 4 điểm ngày 31-3-68 là nền tảng của một giải pháp cho VN.

Việc VNCH công nhận MTGPMN như là một đảng phái chính trị và phía bên kia cũng đã công nhận một số vấn đề tù binh, tái lập khu phi quân sự, tôn trọng hiệp định Genève 1954 và 1962 là những điểm tiến bộ rõ rệt. Lập trường mới của 4 phe đã hé mở và để những cửa ngõ dành cho những cuộc thảo luận.

4 - NHỮNG BIẾN CỔ VÀ NHỮNG PHIÊN HỌP SAU CÙNG TRONG NĂM 1969

Các phiên họp tiếp theo sau khi hai bên đưa ra những lập trường mới không có gì mới lạ, các buổi họp của hai bên chỉ để giải thích thêm các điểm trong lập trường của mỗi bên mà thôi.

Cũng trong thời gian này có nhiều biến cố đáng lưu ý có ảnh hưởng ít nhiều đến hòa đàm Balè. Ngày 10-6-69 để thích ứng với hoàn cảnh của MTGPMN tại hội đàm Ba Lè, CS đã tuyên bố thành lập Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam mà thành phần của chính phủ không ai khác là những bộ mặt CS quen thuộc. Mục đích là CS muốn nâng cao địa vị của MTGPMN tương đương với chính phủ VNCH trong các vụ mặc cả. Lúc đó tại VNCH chính phủ Trần Văn Hương từ chức.

Nội các Trần Thiện Khiêm trình điện Tổng Thống ngày 1-9-1969. Sau đó hai ngày 3-9-69 thông tấn xã nhà nước BV loan tin chủ tịch nhà nước BV Hồ Chí Minh đã từ trần. Rồi ngày 23-9-69 Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nhà nước BV. Tại Ba lè đại sứ Lâm lại giải

thích thêm lập trường của VNCH về việc tề chúc tuyển cử tự do dưới sự giám sát của quốc tế với sự tham dự của tất cả các lực lượng chính trị tại Nam VN kể cả tổ chức MTGPMN, chính phủ VN cam kết sẽ tôn trọng kết quả bầu cử đầu kết quả đó ra sao.

Đối với chính phủ Hoa Kỳ đợt rút quân tác chiến 25.000 người đầu tiên đã thực hiện và hứa sẽ rút 60.000 quân vào cuối năm 1969.

Những biến cố dồn dập xảy ra có chiều hướng thuận lợi cho hòa bình VN, dư luận trong lúc đó hy vọng một biến chuyển mới diễn ra tại bàn hội nghị. Nhưng mãi đến phiên họp thứ 47 phiên cuối cùng năm 69 cũng không có gì thay đổi để bước sang năm 1970 tầm mức quan trọng của các phiên họp giảm giá theo với sự vắng bóng của các vị trưởng phái đoàn.



5 - BIẾN CHUYỂN CỦA CUỘC HỘI ĐÀM TRONG NĂM 70 - 71 :

Cuộc đảo chính ở Campuchea ngày 18-3-70 nhằm vào phiên họp thứ 59, hai phe lại tố cáo và bênh vực cho lập trường của mình. Với chính sách chống Cộng mới của Kampuchea, CS đem quân xâm chiếm đất đai của quốc gia này để bảo vệ các khu an toàn. Đề cử Thủ tướng Hoa Kỳ và VNCH mở cuộc hành quân quét sạch hậu cần bắt khẩu xâm phạm của CS bấy lâu nay.

Các phiên họp sau đó không có gì quan trọng, mặc dầu Nguyễn Thị Bình có đưa ra lập trường 8 điểm gọi là để nói rõ thêm giải pháp 10 điểm trước kia, nhưng xem ra giải pháp 8 điểm cũng chỉ là luận điệu ngoan cố và một chiều đã có từ trước. Các cuộc đàm phán bị gián gián từ phiên thứ 48 đến phiên 84 vì các trưởng phái đoàn đều vắng mặt.

Từ cuối năm 1970 đến đầu năm 1971 các phiên họp thỉnh thoảng bị đình hay bị dời lại vì đợt phản kháng dữ tang lễ De Gaulle hay nghỉ Tết. Nhưng đầu định hay họp những phiên họp kế tiếp vẫn không còn thu hút được nhiều người, các phóng viên lần lần cũng vắng bóng, dư luận lúc này không còn chú ý nhiều đến hòa đàm Balè mà lại xoay quanh chủ ý đến các diễn biến, những gì xảy ra tại HK và VN để cản cù từ đó suy luận diễn tiến của hội đàm.

Trong khi đó tình hình quân sự tại VNCH ngày một khả quan, các vùng đất bất khả xâm phạm của CS tại Campuchea dùng làm bàn đạp tấn công VNCH từ lâu đã bị gột chảy của quân lực VNCH dầm nát. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 ngày 8-2-71 đánh qua Hạ Lào nhằm tiêu diệt những khe chứa vũ khí và lương thực cùng hệ thống tiếp tế cuối cùng của CS. Tại chiến trường Hạ Lào cũng như tại Hội đàm Balè Công Sản đã phản ứng mãnh liệt vào phiên họp thứ 102 ngày 11-2-71 hội đàm Balè, hai phe đã tố cáo lẫn nhau kịch liệt là xâm nhập lãnh thổ Ai Lao. Cùng thời gian này Tòa tổng lãnh sự VNCH tại Balè bị một đám biểu tình khuynh tả đập phá, vì vậy ngày 15-2-71 ngoại trưởng VNCH đề nghị đòi HĐBL đến thủ đô của một quốc gia Á Châu trung lập. Những phiên họp sau chỉ nói đến vấn đề thông thường, điểm đáng chú ý là BV thừa nhận đòn 570 tù binh tan phế do VNCH phóng thích để lôi kéo thế giới chú ý đến hội đàm Balè, trong phiên họp thứ 119 ngày 21-7-71 Nguyễn Thị Bình đã đưa ra lập trường 7 điểm, lập trường này vẫn còn là căn bản thương thuyết của MTGPMN tại hội đàm Balè về VN cho đến ngày hôm nay. Đề cho qui vị tiện việc theo dõi và so sánh kẽ viết bài này xin ghi lại lập trường 7 điểm của Nguyễn Thị Bình đưa ra trong phiên họp 119 :

1) Mỹ phải rút hết quân một cách đơn phương và vô điều kiện ra khỏi Việt Nam.

Trong trường hợp Mỹ rút hết quân trong năm 1971 thì hai phe có thể thỏa thuận phóng thích hết

tất cả tù binh song song với việc rút quân.

Ngay sau khi việc rút quân được thỏa thuận, sẽ có ngưng bắn giữa các lực lượng Mỹ, và Đồng Minh với các lực lượng Cộng Sản.

2) Chính phủ Mỹ phải chấm dứt sự ủng hộ chính phủ VN hiện nay để thành lập một chính phủ hòa hợp gồm ba thành phần có nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử mới.

3) Các phe VN sẽ giải quyết với nhau về các lực lượng vũ trang.

4) Việc thống nhất hai miền Nam Bắc sẽ do hai chính phủ thỏa thuận bằng phương pháp hòa bình. Trong khi chờ đợi việc thống nhất, tất cả phải trở về Hiệp định Genève.

5) Miền Nam VN sẽ thi hành chính sách đối ngoại hòa bình và trung lập.

6) Chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho nhân dân cả hai miền Nam và Bắc VN.

7) Hai bên sẽ thỏa thuận về hình thức tôn trọng và bảo đảm quốc tế đối với các hiệp nghị đã ký kết.

Không thể nào chấp nhận được vì vậy mà những phiên họp sau tuy có bàn cãi đề nghị 7 điểm nhưng kết quả cũng không đền đáp.

6 - NĂM 1972 HỘI ĐÀM BA LÊ
BƯỚC VÀO MỘT GIAI ĐOẠN MỚI

Bước sang đầu năm 1972 nhiều biến chuyển liên quan đến tình hình VN đáng lưu ý. Thoát đầu là lập trường 8 điểm của TT VNCH và của Tùy Hoà Kỳ đồng công bố ngày 26-1-72. Cuộc xua quân vượt tuyến của CSBV ngày 30-3-72 và lập trường 2 điểm của Tổng Thống Nixon ngày 8-5-72 cùng các cuộc mật đàm giữa đôi bên và mỗi bang giao Nga Mỹ Trung Cộng ngày một thâm mật khiến ta tin tưởng hòa đàm Ba Lê về VN có cơ uốn bö.

Trước hết là lập trường 8 điểm do Tổng Thống Thiệu công bố ngày 26-1-72 và được đưa ra trong phiên họp ngày 27-1-72 là căn bản lập trường thương thuyết hiện nay của VNCH, chúng tôi cũng xin ghi lại nguyên văn lập trường 8 điểm đó sau đây :

1 - Tất cả lực lượng Hoa Kỳ và Đồng Minh sẽ hoàn toàn triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng 6 tháng sau khi một Thỏa hiệp được ký kết.

2 - Sự phỏng thích tất cả các quân nhân và thường dân vô tội bị bắt trên toàn cõi Đông Dương sẽ được thực hiện song song với việc triệt thoái quân đội nói trong điểm 1. Cả hai bên sẽ trình bày danh sách đầy đủ các quân nhân và thường dân vô tội bị giam cầm trên toàn cõi Đông Dương vào ngày thỏa hiệp được ký kết. Sự phỏng thích sẽ bắt đầu cùng quân đội triệt thoái và sẽ hoàn tất khi quân đội triệt thoái xong.

3 - Tương lai chính trị Miền Nam Việt Nam sẽ dựa trên nguyên tắc sau đây :

Tương lai chính trị của Miền Nam VN tự quyết định, mà không có sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Sẽ có một cuộc bầu cử Tổng thống tự do và dân chủ tại Miền Nam VN trong vòng 6 tháng sau khi thỏa hiệp được ký kết. Cuộc bầu cử nói trên sẽ do một cơ quan độc lập đại diện tất cả các lực lượng chính trị tại Nam VN đứng ra tổ chức. Cơ quan này sẽ nhận trách nhiệm trên vào ngày thỏa hiệp được ký kết. Ngoài các trách nhiệm khác liên hệ đến cuộc bầu cử, cơ quan này sẽ quyết định tách cách hợp lệ của các ứng cử viên. Tất cả các lực lượng chính trị tại miền Nam VN đều có thể tham gia cuộc bầu cử và giới thiệu ứng cử viên ra tranh cử. Cuộc bầu cử sẽ được quốc tế giám sát.

Một tháng trước ngày bầu cử, đương kim Tổng thống và Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sẽ từ chức. Trong thời gian này ông Chủ tịch Thượng Nghị Viện với tư cách Xử Lý Chính Phủ sẽ đảm nhận các trách nhiệm hành chánh, ngoại trừ các trách nhiệm liên hệ với cuộc bầu cử là thuộc quyền của cơ quan độc lập.

4 - Cả hai bên sẽ tôn trọng các Hiệp định Genève năm 1954 về Đông Dương và năm 1962 về Ai Lao. Sẽ không có sự can thiệp của ngoại quốc vào các quốc gia Đông

Dương và các dân tộc Đồng Dương sẽ tự mình giải quyết lấy các vấn đề riêng của mình.

5 - Các vấn đề giữa các quốc gia Đồng Dương sẽ được giải quyết trên căn bản hổ tương tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất can thiệp. Việc thực thi nguyên tắc quân lực quốc gia Đồng Dương nào chỉ được ở trong ranh giới quốc gia đó là một trong những vấn đề sẽ được giải quyết.

6 - Một cuộc ngưng bắn trên toàn cõi Đông Dương sẽ bắt đầu khi Thỏa Ước được ký kết. Một trong những điều khoản của cuộc ngưng bắn là không được có những vụ xâm nhập nào thêm của các lực lượng ngoại quốc vào trong bất cứ một quốc gia Đồng Dương nào.

7 - Sẽ có giám sát quốc tế về các khía cạnh quân sự của thỏa hiệp gồm cả cuộc ngưng bắn, việc phỏng thích các tù binh và các thường dân vô tội, và việc thi hành nguyên tắc các quân lực của quốc gia Đồng Dương nào phải ở ranh giới quốc gia đó.

8 - Sẽ có bảo đảm quốc tế về các quyền căn bản của các dân tộc Đồng Dương, quy chế của các quốc gia Đồng Dương, và hòa bình vĩnh cửu trong vùng này.

Sau giải pháp 8 điểm của Mỹ và VNCH, Cộng Sản đã không cứu xét trực tiếp, và sau đó hòa đàm lại bị gián đoạn. Mãi đến ngày 30-3-72 CSBV ngang nhiên xua quân qua chiếm Quảng Trị với xe tăng và vũ khí tối tân, chiến tranh lại diễn ra hết sức ác liệt; Tổng Thống Nixon ra lệnh tái oanh tạc toàn cõi lãnh thổ và phong tỏa các hải cảng BV đã làm cho các phiên họp tại bàn hội đàm mất nhiều ý nghĩa.

Tổng Thống Nixon ngày 8-5-72 lại đưa ra lập trường 2 điểm làm căn bản cho cuộc thương thuyết nhằm giải quyết chiến cuộc VN. Lập trường này được công bố cùng một lúc với các biện pháp mạnh về việc phong tỏa các hải cảng, mở rộng các cuộc oanh tạc. Sau đây là lập trường 2 điểm :

1 - Tất cả các tù binh Hoa Kỳ phải được hồi hương.

(Xem tiếp trang 29)

HÌNH THỂ CÁI BÀN TẠI CUỘC HỘI ĐÀM BA LÊ



Kiểu bàn được 2 phe chấp nhận



Kiểu bàn do BV và MTGP đưa ra



CÁI CHẾT CỦA CAMERAMAN QĐ TRẦN VĂN NGHĨA

□ PHẠM NGA

Cuộc lấy xác cám go

Chiều ngày 23-7, công tác lấy xác Trung sĩ Nghĩa và hai phóng viên ABC Hoa Kỳ mới hoàn tất, Ba ngày sau khi anh Nghĩa nằm xuống, với xe tăng trúng đạn trong làn mưa pháo của Bắc quân, thêm 2 xe hổng tháp tự tan tành, thi hài 3 phóng viên mới được đưa về bằng sự liều mạng của các chiến hữu Trung đoàn 4 thuộc sư đoàn 2 BB.

Cố thương sỹ Trần Văn Nghĩa đã hy sinh ở tuổi 37, để lại một gánh nặng 5 con, 3 trai 2 gái và một người vợ đang chờ ngày sinh nở. Anh là phóng viên điện ảnh chiến trường của Cục Tâm lý chiến, đã trở lại Cục TLC sau 4 năm biệt phái làm Cameraman ở đài THVN, để thay thế cho người bạn là phóng viên Đức, cũng bị thương tại mặt trận Quảng Trị. Chiến trường Quảng Trị cho đến nay đã "nuốt" 6 phóng viên: 1 phóng viên của báo Newsweek, phóng viên Liêm của đài truyền hình Huế và Sóng Thần, anh Nghĩa và 2 phóng viên thông tấn ABC, và mới đây 1 phóng viên Gia nã Đại. Thêm 3 người bị thương là phóng viên Đức của cục TLC, Ba của Quân đoàn 1 và Lô Hùng (con nhiếp ảnh gia lão thành Lô Vinh)

Điểm bắt tường báo trước

Theo lời thuật lại của thiếu úy Nhân phóng viên nhiếp ảnh của Tổng cục Tiếp vận đã có với anh Nghĩa mấy ngày ở Huế và ngồi chung xe Jeep trên đoạn đường kinh hoàng Huế - Quảng Trị, thì trước ngày anh Nghĩa nằm xuống đã có những điểm chẳng lành.



Cameraman Trần Văn Nghĩa.

Trước hết, khoảng sáng ngày 19/7, anh Nghĩa đã lượm được một cái tượng Chàm dài khoảng 3 tấc ở một khu gia binh ở cửa vào thị xã Quảng Trị. Tối về đến Huế, anh Nghĩa có đem tặng bức tượng lại cho vị Tiểu đoàn phó Đ 6 Dù nhưng ông này không lấy, nói cứ đem về Saigon làm kỷ niệm. Sau cái chết của anh, đám phóng viên chiến trường ở Huế xem lại bức tượng mới nhận ra đó là tượng của ông Ác.

Chuyện thứ hai là sự xuất hiện của một con chim cú. Khoảng 1 giờ trưa ngày 19, sau khi đã bấm xong cảnh M. 48 ở giữa đường Lê Huân bắn vào cò thành, anh Nhân và anh Phúc, nhiếp ảnh viên của Cục TLC cùng toán với Cameraman Nghĩa, đã chạy ra cuối đường Lê Huân vì ngán pháo của Bắc Quân, trong lúc anh Nghĩa vẫn nán lén thu hình. Hai người liền chui vào một cái miếu nhưng ngán cái miếu trúng pháo sập nên lại chui ra. Vừa mới nép vào một bụi cây bên cạnh miếu thì cả hai đều thấy một con chim cú đang đậu trên cành kêu mấy tiếng. Cả hai lo lắng không biết điểm xui này đang ám vào chính mình hay bạn bè.

Trước ngày chết anh Nghĩa có trúng được 4.400 đồng số kiến thiết, một vé 4.000 và 1 vé 400. Anh có nhỡ trúng tá Tân khói CTCT Tổng cục Tiếp vận gửi về Saigon cho gia đình anh 4 tấm draps và 7000 đồng tiền mặt.

Khúc đường oan nghiệt

Những ngày còn ngồi xe Jeep đi Huế - Quảng Trị, ngang khoảng hai ba cây số cách Mỹ Chánh, anh Nghĩa nói với bạn bè đây là khúc có nhiều action hấp dẫn nhất phải thu hình cho được vì trung đoàn 4 SĐ 2 đang hành quân chặn đứng âm mưu cắt đứt quốc lộ I tại đây của VC để bọc hậu các lực lượng đang vào thị xã Quảng Trị.

Ngày 20-7, một action bị thảm nhất. Anh Nghĩa, 2 phóng viên Tân già Ba làm cho hãng ABC Mỹ anh Trần Văn Ba phóng viên của SĐ 1, thêm một phóng viên Đại Hàn tên là Lee ôm máy thu hình

rời mặt lô hướng về các chiến sĩ TĐ 4 SĐ 2 đang giao tranh ác liệt với Bắc quân. Đám Phóng viên chợt nhận ra một dòng suối nhỏ chỉ cách mặt lô khúc đường oan nghiệt có 200 thước. Vừa tiến thêm mấy bước thì thình lình một tràng AK khô khan nổ lên từ một miệng hầm cạnh bờ suối. Anh Nghĩa và 2 phóng viên TGB tử thương ngay, phóng viên Trần Văn Ba bị thương ở cả hai tay. Phóng viên Lee thoát chạy về như kẻ mất hồn, báo tin dữ với nét kinh hoàng đầy kín mặt mũi.

Xác anh Nghĩa nằm bên bờ suối, chỉ ách miệng hầm của VC khoảng 2 tấc ước.

Cũng tại mặt mõ đất cao tại chặng đường oan kinh này, nhiếp ảnh viên trẻ tuổi Lô Hùng đã bị thương ở cò vì một mảnh 81 ly.

Một hậu cảnh đen đúa

Trong thời gian này, Huế là một hậu cảnh đen tối của tấm thảm kịch bi tráng. Người dân Huế vẫn đi phố tập nập nhưng nặng truỵ kinh hoàng thấp thỏm vì đạn pháo kích của Bắc quân, bất kỳ ngày đêm. Muốn quên lãng thì la de tại quán nước giá 160, 170 một chai và gái 1.000 đồng, thời giá cỗ đồ của loại gái 300đ ở Saigon. Thêm một bi hài kịch của thời chiến là chuyện một bà Trung tá đã ly thân với chồng, đã dẫn hai cô con gái cùng đi làm tiền; giá cũng chỉ một thước.

Được biết ngoài bản tính gan lì, anh Nghĩa còn rất mang vẻ hào hoa phong nhã với hàm râu quai nón rất đàm ông tính. Đến nỗi, theo lời thuật lại, anh Nghĩa chỉ tốn tiền một lần đầu để mua vui một kiều nữ tên Dung, tại khách sạn Hương Giang Huế. Kè từ lần thứ nhì, người khách hào hoa đã chẳng phải chi mà còn nhận được mối cảm tình café, thuốc lá, ăn sáng, ăn tối.

PHẠM NGA

một vòng thế giới

HOA KỲ

Hai ông Phó đều mát nặng

Trong cuộc chạy đua bầu cử TT Hoa Kỳ năm nay, cả hai ông ứng cử viên phó Tổng thống đều sẽ bị chỉ trích nặng hơn cả 2 ông chính. Dương kim phó tổng thống Agnew thì vốn là kẻ thù của báo chí và các hệ thống thông tin. Ứng cử viên Phó TT Eagleton thì đang bị tố đã chuyên, hết điên lại say rượu.

Ông Agnew, 54 tuổi từ 2 năm nay vẫn được dư luận coi là sẽ bị Nixon bỏ rơi. Trước người ta nghĩ Nixon sẽ chọn nghị sĩ Robert Dole (CH) thay thế Agnew sau lại nghĩ là John Connally (Dân Chủ) sẽ thay thế Agnew. Ông vào địa vị ông, chắc không ai cảm thấy dễ chịu. Tuần qua ông đã thở ra nhẹ nhõm, vì Nixon công khai xác nhận sẽ tiếp tục chọn Agnew làm Phó T.T. Như vậy nghĩa là nếu cả 2 tái đắc cử, tới năm 1976 Agnew hy vọng sẽ ra tranh cử TT.

Agnew bên cạnh ông chủ Nixon.





Agnew đang chào mừng đại hội đồng đảng Dân Chủ khi được đề cử ứng cử viên phó TT Mc Govern.

Agnew là người Mỹ gốc Hy Lạp đầu tiên được bầu cử vào một chức vụ quan trọng. Ông ta giống cựu PTT Nguyễn cao Kỳ ở chỗ rất bạo mồm bạo miệng. Vì vậy ông luôn luôn đóng vai « ông Ác » thế cho Nixon. Khi sinh viên biếu tình đập phá, chính Agnew chỉ trích nặng lời. Khi báo chí, truyền hình chỉ trích chánh quyền, cũng lại Agnew phản công bằng những lời lẽ nặng nề. Chính vì ông ta chuyên hy sinh nhận tiếng thát nhân tâm nên mới có dư luận nghi là sẽ bị Nixon cho rơi. Sự có mặt của Agnew sẽ khiến liên danh Nixon kỳ này mất nhiều phiếu của giới trẻ và mất cảm tình của Ti vi và báo giới. Tuy nhiên, Agnew lại chiếm được cảm tình của các vị thống đốc tiểu bang, các thị trưởng thuộc đảng Cộng Hòa.

Trong 4 năm qua, Agnew thường được cử đi chu du vòng quanh thế giới, mà phần lớn là qua các nước có một chánh phủ độc tài hoặc hưu khuynh. Ông ta lại hay tỏ ra thân thiện quá đáng các chánh phủ hưu khuynh này. Lập trường của Agnew điều hâu hơn hẳn Nixon.

Mặt khác, trong tuần qua, ứng cử viên phó TT Eagleton của ông Mc Govern bị dư luận đàm tiếu quá nhiều.

Trước hết người ta khám phá ra Eagleton đã từng phải điều trị bệnh thần kinh bằng phương pháp chạy điện. Các bác sĩ của ông ta với phân trần rằng việc chạy điện đó là phép điều trị thông thường. Sau, ông lại bị ký

giả Anderson, một chuyên viên bồi mòc của làng báo Mỹ, tố cáo là đã bị cảnh sát bắt nhiều lần vì tội lái xe trong lúc say rượu.

Trước các lời tố cáo đó, Eagleton đã phản công mạnh mẽ, nhưng cũng tuyên bố sẵn sàng rút lui khỏi liên danh Mc Govesn nếu cá nhân ông ta có hại cho cuộc tranh cử. Tuy nhiên, Mc Govern xác nhận vẫn tiếp tục giữ Eagleton lại.

Nghị sĩ Eagleton, 42 tuổi, là người của tiểu bang Missouri. Ông sinh trong một gia đình chánh trị, thân phụ ông, Mark Eagleton đã có ý huấn luyện con thành chánh trị gia ngay từ thủa bé. Ông học luật ở đại học Harvard. Năm 27 tuổi, ông bắt đầu tham dự chánh trường, đặc cử làm Tòng Chuyển Lý, ở tiểu bang Missouri, người trẻ tuổi nhất đặc cử vào chức vụ này. Bốn năm sau ông trở thành vị bộ trưởng tư pháp trẻ nhất của tiểu bang này, rồi bốn năm sau nữa được cử làm phụ tá Thống Đốc, cũng với kỷ lục là người trẻ nhất. Đến 1968, ông đặc cử nghị sĩ đại diện tiểu bang Missouri. Tiểu sử ông không ghi các vụ say rượu, hay khát khứu nào.

TRUNG CỘNG Chính miệng Mao nói.

Lâm Bưu mất tích từ tháng 9 năm 1971. Cũng trong thời gian

đó một chiếc máy bay Trung Cộng rớt ở sa mạc Mông Cổ trên đường bay sang Nga, trên máy bay người ta đếm được 9 xác chết cháy đen. Nhiều người đoán Lâm Bưu là một trong 9 xác chết đó. Nhưng không ai dám quả quyết.

Nay thì chính miệng chủ tịch Mao trạch Đông xác nhận điều nghi ngờ trên Mao cho biết Lâm Bưu đã toan đảo chính, giết Mao, bị tiết lộ bèn chạy trốn sang Nga, nhưng nữa đường máy bay rớt. Hai vụ thất bại: đảo chính hut và tàu thoát cảng hỏng luôn.

Như vậy thì ít nhất cũng có 2 lãnh tụ Trung Cộng được coi là kế vị Mao đều bị coi là kẻ phản bội. Trước là Lưu thiều Kỳ, chủ tịch nhà nước Trung Cộng, bạn thân và đồng chí của Mao chủ tịch, toàn gia họ Lưu đã mất tích từ thời cách mạng Văn Hóa 1966, và Lưu bị tố cáo là phản bội họ Mao.

Đến năm 1969, đại hội đảng lần thứ 9 chính thức đề cử Lâm Bưu làm phó chủ tịch và người kế vị cho Mao. Trong các bức hình phô biến, luôn luôn thấy Lâm Bưu đứng cạnh Mao, trong tay cầm quyền sách đỏ « trích lời Mao chủ tịch ». Các cuộc biếu tình ở xứ Tàu khẩu hiệu được hô to là: « vạn tuế Mao chủ tịch và phó chủ tịch Lâm Bưu, bạn chí thiết của ngàn ».

Năm ngoái, vào tháng 10, hoàng đế Haile Selassie thăm Bắc Kinh. Trong một bữa đại yến, hoàng đế quen miệng nâng ly chúc mừng Mao và Lâm Bưu. Khi báo chí Trung Cộng tường thuật thì tên của họ Lâm bị xóa bỏ, và cũng từ đó, báo chí Trung Cộng không thấy nhắc đến tên bay in hình Lâm Bưu.

Nay chính miệng Mao nói thì có thể tin được. Hai chánh khách đã được nghe tiết lộ về cái chết của Lâm là bà thủ tướng Tích Lan Bandaranaike và Ngoại trưởng Pháp Schumann.

Theo sự tiết lộ trên thì Lâm Bưu đã âm mưu đoạt quyền hành ở Trung Cộng bằng cách dựa vào quân đội, mà ông ta chính là Tổng Trưởng Quốc Phòng, Lý do



Lâm Bưu, Hoàng Vĩnh Thắng. Chó sói lại ăn thịt chó sói.



là Diệp Xuân cũng là nhân viên Chánh Trị Bộ Cộng Đảng Tàu.

NGA SÔ

Lấy thân làm đuốc

Năm 1963 hòa thượng Quảng Đức tự thiêu ở VN, cuộc tự thiêu có hiệu quả chánh trị thứ nhất trong lịch sử. Từ đó tới nay khắp thế giới đã nhiều người lấy thân làm đuốc để biếu lột thái độ, tranh đấu cho lý tưởng của mình. Người Mỹ, người Nam Tư, người Nga v.v.

Tháng 5 vừa qua, một thanh niên người Lithuania đã tự thiêu để đòi Nga sô trao trả độc lập cho xứ sở anh. Anh Roman Kalanta, 19 tuổi, đoàn viên liên đoàn Thanh Niên Cộng Sản, một tờ chức của các đảng viên dự bị, đã ngồi xuống giữa công viên thành phố Kalanta tự đốt xăng vào mình và châm lửa.

Dám tang của Kalanta đã lôi cuốn hàng ngàn thanh niên xuống đường, hô to: « Giải Phóng Lithuania! Một thiêu nữ nằm ngang đường, dang tay làm thập tự. Cảnh Sát bắt cô ta, thế là bao động bùng nổ. Một cảnh sát chết. Trụ sở đảng CS địa phương bị đốt cháy. Công nhân nhà máy biếu tình ngồi đê phản đối. Năm trăm người bị bắt.

Sau cái chết của Kalanta, tối nay đã có 3 thanh niên người Lithuania tự thiêu trong tháng trước, một cuộc biếu tình chống Nga lại bùng nổ nhân dịp một trận đấu bóng. Thanh niên Lithuania hoan hô các cầu thủ ngoại quốc và la ó các cầu thủ Nga. Họ không chịu đứng dậy khi quốc thiêu Nga cử hành. Họ phát cao lá cờ của xứ Lithuania và phát hành truyen đơn chống Nga.

Lithuania là một xứ nằm trên bờ biển Baltique, với 3 triệu dân phần lớn theo đạo Công giáo-dân Nga theo chính thống giáo. Trong lịch sử xứ này đã từng bị quân đội Nga chiếm đóng và đô hộ suốt 120 năm thời các Nga Hoàng. Năm 1940, Stalin đã xua quân chiếm xứ này với sự ưng thuận của Đức Quốc Xã, chấm dứt 22 năm độc lập của Lithuania bằng cách sát nhập vào nước Nga.

Từ đó người Lithuania vẫn tiếp tục nuôi dưỡng phong trào đòi độc lập. Năm nay, 17 ngàn người Lithuania đã ký kháng thư gửi Liên Hiệp Quốc phản đối nhà cầm quyền Nga bắt bớ đầy ái các giám mục, linh mục và phá nhà thờ ở Lithuania.

Hiện nay các xứ Essoine, Lettonie và Ukraine cũng giống như Lithuania, đều là các quốc gia bị cưỡng bách gia nhập Liên bang Sô Viết.



Roman Kalanta.

THỜI SỰ TRONG NƯỚC

Các cuộc dàn xếp quốc tế về chiến cuộc VN đang bí mật diễn ra dồn dập khắp thế giới, khiến quân đội của cả Saigon lẫn Hà Nội cố mau đánh lấy chiến thắng trên các mặt trận hiện nay. Tuần qua, chiến sĩ VNCH đã tái chiếm được nhiều phần đất bị CSBV tạm kiểm soát hồi tháng tư nhưng CSBV cũng đang nỗ lực phục hồi sức mạnh, hứa hẹn thêm nhiều vụ «lưu huyết» trong những ngày tới để khôi phục thiệt hại bạc chấm dứt đột ngột.

Còn VNCH tung gió trên cõi thành Quảng Trị

Cuộc phản công của chiến sĩ VN tại QT được khen mào bằng những

vụ oanh kích ác liệt của không lực Việt Mỹ. Loại bom do tia Laser hướng dẫn phá thủng thêm nhiều lỗ lớn trên bức tường dày 2 thước của cõi thành và mở đường cho quân Dù tràn vào. Ký giả ngoại quốc có mặt tại chỗ đã mô tả rằng giao tranh sau đó đã trở nên khốc liệt với một cuộc đấu pháo làm rung chuyển thị xã. Cùng với nhịp tiến công của quân Dù, các đơn vị TQLC được trực thăng đỗ xuống vùng cực bắc để khóa các họng trọng pháo của CSBV mà nhiều ngày qua vẫn rót đạn như mưa lên đầu các cánh quân Nam Việt. Và nay thì quốc kỳ VNCH đang tung gió trên một cao điểm của cõi thành Quảng Trị.



Đường Lê Huân, ngã đi vào trung tâm thành phố QT sau khi quân Dù đánh bật Cộng quân khỏi các vị trí phòng thủ. (Ảnh Thạch Trung)

Binh sĩ VNCH hiện kiểm soát hoàn toàn nửa cõi thành, CSBV rút về nửa phần còn lại phía Tây Bắc và tiếp tục kháng cự trong các hầm sau. Sĩ quan mặt trận tin rằng quân Nam Việt sẽ làm chủ nửa phần này vài ngày tới và để đạt mục tiêu chiến sĩ VNCH sẽ được vũ trang súng phun lửa «thiếu» nỗi nhung «con chuột» Cộng Sản gần bờ biển còn cõi thủ.

Sự thật cuộc phản công ở đây đang tiến bộ rõ rệt nhưng chưa phải là đã san bằng được hết góc vì đường như quân CS vẫn quyết giữ QT. Chúng tiếp tục chiến cụ đến mặt trận và mưu toan cắt đứt quốc lộ I nối liền Huế-Quảng Trị, con đường tiếp tế trọng yếu của quân Nam Việt.

Có lẽ để thích ứng với hoàn cảnh mới của mặt trận, tin mới nhất cho biết các đơn vị TQLC đã thay thế quân Dù thành toán quân CS còn lại trong cõi thành; và quân Dù sẽ nhận một trách nhiệm mới chưa được tiết lộ.

CSBV bị đánh bật khỏi BD

Thứa thắng, quân lực VNCH đẩy mạnh nỗ lực tái chiếm 3 quận lỵ Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Ân rồi vào tay quân CSBV hồi tháng tư. Nội trong một tuần lễ, chiến sĩ Nam Việt đã thu hồi được 3 quận trước sức chống trả yếu ớt của cộng quân. Khi tiến vào Tam Quan, quân VNCH đã giải thoát được 10.000 đồng bào địa phương từ hầm trú ẩn chui lén, gương mặt còn hàn hít kinh hoàng vì trận địa pháo khủng khiếp của đối bên, vì đối khát binh tật và đáng chú ý hơn hết, vì cuộc «đấu tố bao» của CSBV trong những ngày chúng còn ngự trị. Với loại «đấu tố» này theo tiết lộ của một dân biểu, một tên CS nắm vùng trùm kín mặt bằng 1 bao bố chỉ để hở hai mắt và ai trong vòng người hiện diện ở buổi đấu tố bị hấn điểm mặt sẽ tức khắc bị bắn bỏ tại chỗ.

Lại di tản... chiến thuật

Loài thú khi bị dồn đến đường cùng có thể bắt ngòi trả đòn nguy

hiểm. Tuần qua, CSBV đã ném liên pháo kích nặng nề vào căn cứ Phú Xuân Checkmate gần Huế. Đơn vị VNCH đồn trú tại đây gồng mình chịu đựng và dùng mìn, đẩy lui các cuộc tấn công biền người của cộng quân. Cộng Sản hung hăng tăng cường thêm áp lực và chiến sĩ VNCH dành tạm «di tản chiến thuật» khỏi Phú Xuân.

Tuy nhiên đến cuối tuần có tin SĐ 1 BB đã tái chiếm căn cứ này sau mấy ngày di tản.

Được biết hai cầu cứ Phú Xuân là nút chặn đường xâm nhập của Cộng Sản Bắc Việt vào Huế, và cõi đô Huế, theo các phân tích già ngoại quốc, sẽ là mục tiêu của một trận tấn công qui mô của CSBV trong những ngày tháng tới.

Mặt khác trước đó không lâu tại Quảng Nam quân CSBV đã tiến pháo hậu xung đột đánh suốt ngày vào căn cứ Lion gần Quế Sơn khiến quân trú phòng sau cùng... phải di tản chiến thuật. Người ta cũng ghi nhận cộng quân đang cố gắng gom góp sức lực để nâng cao cường độ giao tranh tại các vùng quanh tỉnh Kiến Tường, Định Tường, Bình Long.



Hòa Bình bắt ngờ

Thực trạng chiến trường tuần qua làm sáng tỏ một phần nào dự đoán rằng Hà Nội sẽ mở một số trận tấn công rộng lớn từ đây đến tháng 11. Nhưng các chính khách, chuyên viên ngoại quốc từng đến VN tìm hiểu gần đây tin rằng quân dân VNCH đủ ý chí và khả năng đánh bại các nỗ lực quân sự cuối cùng của CSBV. Riêng ngoại trưởng Lãm tuần qua tiết lộ rằng sự vùng vẩy của BV trong những ngày tới sẽ không cứu vãn được sự thảm bại của họ trên chiến trường, từ đó họ sẽ phải nhượng bộ tại bàn hòa đàm và hòa bình theo nghị trường Lãm sẽ đến làm mọi người sững sờ.



Dân chúng Bồng Sơn vượt sông Lai Giang về Qui Nhơn sau khi được quân lực VNCH giải thoát trong cuộc hành quân tái chiếm các quận Bắc Bình Định.



KHI NGƯỜI MỤ CHỦ MUỐN TỞ ĐÂY LÀ NHÀ TRÚ THỰC

V.N. TRƯỚC THỜI CUỘC QUỐC - TẾ

Màn chót của thảm kịch

Ở giai đoạn cuối của một cuộc đọ sức đắt giá, đối phương sút kém nhất cũng cõi tung ra đòn hiểm để tranh phần thắng.

Tuần qua có thêm dấu hiệu CSBV đang ngầm ngầm chuẩn bị thêm một số trận đánh lớn tại Nam Việt. Phía Đồng Minh ráo riết tiêu hao tiềm lực của BV từ trứng nước và nỗ lực quân sự của 2 phe hé lộ niềm lo ngại của riêng mình trước hồi chuông kết liễu tân thảm kịch VN có thể đe vang thật đột ngột.

Phiên nhóm 152:bốn cù soạn lại

Tại bàn thương thuyết tuần qua, các phe liên hệ nhắc lại yêu sách cũ. Phía CS đòi Mỹ chấm dứt ủng hộ TT Thiệu, chấp nhận 7 điểm của VC và vấn đề quân sự phải đưa giải quyết cùng với khía cạnh chính trị. Đại sứ Porter đến lượt mình đã nhấn mạnh cần thực hiện trước tiên cuộc ngừng bắn, trao đổi tù binh để sớm kết thúc sự chém giết vô ích ở Đông Dương. Ông cũng bác bỏ lời cáo giác của CS, theo đó, HK đã chủ tâm dội bom đe diều hòng gây nạn lụt ở BV. Cuộc đói thoại giữa kẻ điếc tại Ba Lê làm mọi người thất vọng !

Giới ngoại giao quốc tế cho rằng Hà Nội chưa mềm dẻo vào lúc này vì họ còn tin tưởng vào áp lực phản chiến ở Mỹ, ở sự đắc cử của Mc Govern sẽ đem lại cho họ những nhượng bộ béo bở. Thêm vào đó, Hà Nội trong cay nhiều vào sự khai thác lá bài tù binh Mỹ, khích động sự bất nhẫn của quần chúng Mỹ, gây ấn tượng chính phủ Nixon dính líu bất tận ở VN nếu ông Nixon duy trì lập trường giữ một lực lượng Mỹ ở VN cho đến ngày Hà Nội thả hết tù binh Mỹ.

Tuần qua Thượng viện Mỹ đã thông qua quyết định buộc HK phải rút hết Hải Lực Không quân Mỹ khỏi Đông Dương trong vòng 4 tháng sau khi CSBV phóng thích hết tù binh Mỹ. Quyết định này đã gạt bỏ cuộc ngưng bắn trên toàn cõi Đông Dương có quốc tế kiểm soát vốn là 1 điều

kiện trong giải pháp thương thuyết của chính phủ Nixon. Trước đó, thượng viện Mỹ đã bác bỏ một số tu chính án khác với nội dung gần như chấp nhận sự «chạy làng» vô trách nhiệm của HK khỏi Đông Dương.

Govern mất già vì ô. Phó diện

Nhưng dữ kiện bất lợi cho sự thắng cử của Mac Govern tuần qua có thể khiến cộng sản BV cân nhắc lại mức độ hy vọng của họ. Sau khi đổi phuơng khui ra tật nghiện rượu, bệnh thần kinh năm xưa của ứng viên Phó TT Dân chủ Eagleton, uy tín Govern đã giao động sâu xa. Ban vận động tranh cử của Govern đã lo ngại đến độ đòi thay Eagleton và chính ông này cũng ngó ý xin rút lui. Đến nay, Govern vẫn duy trì ông Phó diện ở lại song chưa có dấu hiệu nào cho thấy vì thế mà liêu danh DC phục hồi được sự ủng hộ của cử tri. Ngay trước khi đời tư của Eagleton bị phanh phui, viện thăm dò Gallup tiết lộ Nixon dành được thăm của giới cử tri vừa đến tuổi đi bầu nhiều hơn Govern ! Được biết, từ lâu Govern vẫn tin tưởng mạnh mẽ vào giới trẻ do tư tưởng cấp tiến của ông.

Đối với vấn đề tù binh Mỹ, ông Nixon một mặt công khai đòi CS thảo luận tại bàn hội nghị và mặt khác gần đây HK đã im lặng về việc duy trì một lực lượng chót ở VN cho đến khi Hà Nội đe người tù binh Mỹ cuối cùng rời trại giam. Ai cầm được Ông Nixon sau khi tạo cho quân đội VN đủ mạnh để đương đầu với BV, sẽ rút hết lính Mỹ khỏi VNCH và như vậy sẽ khiến con chốt trong tay Hà Nội thành vô nghĩa.

Chiến trường sẽ bùng nổ ác liệt

Sự thật, BV vẫn coi sức mạnh vũ trang của họ như 1 lợi thế để chiếm thượng phong trong các cuộc dàn xếp. Hai ngày trước phiên nhóm 152, phái đoàn Mỹ ở Ba Lê công bố tài liệu xác nhận hiện BV đã bố trí xong 12 sư đoàn tại Nam Việt, một lực lượng đông hơn số quân dự cuộc xâm lăng vượt tuyến hồi tháng 4. Phía trên vĩ tuyến 17, nhiều đoàn xe vận tải chuyên chở nhiên liệu và chiến cụ từ vùng Hoa Nam xuống tiếp tế cho chiến trường miền Nam ; CS cũng ráo riết hoàn tất

các hệ thống dẫn đầu, dựng cẩn nỗi cho nhu cầu tiếp viện.

Nỗ lực chiến tranh của BV tuần qua tiếp tục bị không lực Mỹ theo dõi sát và tấn đánh ác liệt. Các mục tiêu quân sự, kỹ nghệ đặc biệt quanh Hải phòng, Hà nội đã ăn bom nặng nề. Văn Điển, khu trung ương không lồ tiếp thu chiến cụ, quân xa từ Hải Phòng, biên giới TC giao chiến, đã trên hai lần bốc khói đen cao ngút hơn ngàn thước vì bom đạn của không lực HK. Chứng kiến đòn em BV bị đòn đau, hai đòn anh Nga Tầu do sự liên kết quyền lợi vững chắc với Mỹ đến nay chỉ tiếp ứng HN lấy lệ.

Lào rực rịch

Đảng sau màn khói trận địa, các cuộc dàn xếp quốc tế tiếp diễn không ngừng. Tuần qua, ông Phouma đã trao cho lãnh tụ Pathet Lào đề nghị ngưng bắn trên toàn lãnh thổ Lào do một Ủy hội quốc tế mở rộng kiềm soát. Ủy hội này ngoài ba hội viên cũ gồm Ba Lan, Canada, Án Độ sẽ có thêm Pháp và Miến Điện tham dự. Sự góp mặt của Pháp, một quốc gia có liên hệ lịch sử và hiện còn nhiều quyền lợi văn hóa, chính trị, KT tại các nước Đông Dương đã xác nhận vai trò của Ba Lê trong việc mưu tìm giải pháp chấm dứt chiến cuộc trong vùng này.

Được biết mới đây ngoại trưởng Schnmann ở Bắc Kinh về nước đã khai diễn ngay mặt chuỗi hội đàm với các đại sứ Nga Anh Mỹ Nhật tại Paris.

Trước đó, liên hệ đến Đông Dương, một nguồn tin từ Vatican tiết lộ một Phái đoàn mật BV đã đến Tòa thánh La Mã cho biết Hà Nội sẵn sàng thả tù binh Mỹ sau khi HK thỏa thuận tái thiết BV theo những điều kiện của Hà Nội. Đường như chia sẻ một phần nào đường giây vận động thầm lặng cho Hòa Bình, Đông Dương, Ngoại Trưởng Lâm tuần qua đã mỉm cười với Báo chí : «Hòa bình sẽ đến làm mọi người sống sót». Lời của ông Lâm khá phù hợp với tiết lộ cách đây không lâu của 1 viên chức Mỹ cao cấp tại Hội nghị Ba Lê : theo đó, Đồng Minh và Cộng sản có thể đi đến thỏa hiệp giải quyết chiến cuộc VN vào tháng 10 tới.

Kế hoạch chấm dứt chiến tranh Việt nam của Nixon đã tỏ ra có hiệu quả qua chương trình Việt hóa. Linh Mỹ không còn phải đổ máu trên chiến trường Việt nam nữa, lực lượng Mỹ tại Việt nam từ 500 ngàn rút xuống còn có 39 ngàn. Và tới ngày bầu cử mức độ đó sẽ còn xuống thấp nữa, chỉ còn

LÝ ĐẠI NGUYỄN

HÒA BÌNH VIỆT NAM MÙA BẦU CỬ CỦA MỸ

Nay thi đã rõ : vấn đề Việt Nam đang được các chính trị gia Mỹ triệt để khai thác trong mùa bầu cử tháng 11-72 của Mỹ. Khởi đầu bằng hành động quyết liệt và liều lĩnh của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Mc Govern, qua những lời tuyên bố và lập trường tranh tuyển hết sức rõ ràng là đưa vấn đề Việt nam vào thành trung tâm đoạt phiếu của ông.

Theo ông nếu đắc cử ông sẽ đơn phương chấm dứt chiến tranh Việt nam, rút hết binh đội Mỹ, ngưng mọi hoạt động quân sự, thôi ủng hộ chính quyền Saigon, đi Bắc Việt để xin lại tù binh. Lập trường bỏ chạy khỏi Việt nam trên đây của ông đã thu hút được sự ủng hộ triệt để của đảng Dân chủ. Ông được chọn lựa thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng bằng một số thăm rất lớn ngay ở vòng đầu.

Liền ngay khi thắng thế, ông này đã xuống thang cương quyết bỏ chạy, khi phải đối diện với gia đình của các tù binh Mỹ. Ông hứa sẽ duy trì lực lượng quân sự Mỹ cho tới khi lấy lại hết tù binh. Lập tức ông bị giới thanh niên phản chiến Mỹ biểu tình chống đối. Mc Govern vội vàng trở lại lập trường lúc ban đầu.

Ngoài vấn đề Việt nam, đối với thanh niên sá đọa Mỹ, ông còn hứa cho họ tự do dùng cần sa mà tuy không bị cấm cản như hiện nay. Có lẽ chính vì vậy mà lớp dân chúng thầm lặng Mỹ lo ngại về sự đắc cử của ông sau này. Theo truyền thống của Mỹ thì mỗi đảng thường thường giữ hai nhiệm kỳ tổng thống một lần. Bởi đó chỉ trừ trường hợp ông Nixon quá bết thi Mc Govern mới có hy vọng thắng nổi còn Nixon chỉ giữ mức trung bình thôi, Mc Govern cũng khó lâm đảo lộn được thế cờ.

Nhất là đối với nước Mỹ, Nixon đã thực hiện được hai việc trọng đại trong nhiệm kỳ của ông, đó là đi được với Tầu, một thị trường vĩ đại mà người Mỹ khó lòng quên đi được. Đi được với Tầu đã khó, mà giữ đứng đẽ cho Nga thành kẻ thù lại khó hơn. Nixon đã làm được hai việc khó đó. Tất cả đều hiểu rằng : một khi Mỹ đã đi được cả Tầu lẫn Nga thì chiến tranh Việt nam khó có thể kéo dài được nữa, nếu Mỹ quyết tâm và có kế hoạch chấm dứt.

Kế hoạch chấm dứt chiến tranh Việt nam của Nixon đã tỏ ra có hiệu quả qua chương trình Việt hóa. Linh Mỹ không còn phải đổ máu trên chiến trường Việt nam nữa, lực lượng Mỹ tại Việt nam từ 500 ngàn rút xuống còn có 39 ngàn. Và tới ngày bầu cử mức độ đó sẽ còn xuống thấp nữa, chỉ còn

tại một số cố vấn trên dưới 10 ngàn như trước thời Mỹ tham chiến.

Vấn đề kẽ của Mỹ là tù binh và sự cam kết của nước Mỹ với Nam Việt nam. Việc lấy tù binh tương đối cũng dễ, nếu Mỹ chịu hy sinh một phần quyền lợi của Nam Việt. Nhưng bắt cứ sự hy sinh nào người Mỹ bắt Nam Việt phải chịu lúc này, cũng được kẽ như Mỹ thất trận ở Nam Việt. Tư thế của Mỹ ở nhược điểm bị đồ dốc. Trường hợp của Nam Việt khác hẳn Đài loan.

Đối với Đài loan thì Mỹ chỉ hy sinh danh hiệu Trung hoa của Đài Loan và chiếc ghế của xứ này ở Liên Hiệp Quốc, còn trên thực tế thì Đài loan vẫn là Đài loan, Trung cộng vẫn là Trung cộng. Nhưng ở Việt nam dù Mỹ chỉ hy sinh trên danh nghĩa thôi cũng đủ đẩy Việt nam vào tay Bắc Việt. Vì rằng thực tế lực lượng của cộng sản đang có mặt tại Nam Việt.

Phải hiểu rằng chính sách của Mỹ là không bỏ gì hết chỉ có lấy thêm vào. Bỏ trên danh nghĩa thì được, nhưng bỏ trên thực tế thì không. Danh nghĩa thi Mỹ bỏ rơi Đài loan, nhưng thực tế thi Mỹ vẫn giữ Đài loan mà còn được luôn cả Hoa lục nữa. Chỉ khi nào Mỹ nắm vững Hoa lục rồi lúc đó Đài loan mới xáp nhập vào với Hoa lục cho tiện việc sở sách.

Vậy đã khá rõ là Nixon đang đi đúng đường của Nước Mỹ, một người đi đúng đường thi người Mỹ thực tế chẳng khi nào lại bỏ rơi đẽ đón nhận một ông Mc Govern phiêu lưu được. Thế nhưng Mc Govern đã xuất hiện, đã quay rối kế hoạch cuối cùng của Nixon là chấm dứt chiến tranh Việt nam theo dự liệu. Bắc Việt nhân sự thắng lợi của Mc Govern đẽ làm reo với Nixon thêm.

Nixon một mặt cứ tiến hành theo kế hoạch đã dự liệu, đã được cả Nga Tầu ngầm ngầm thỏa thuận. Một khía mỏ lại những phiên họp với Bắc Việt cả công khai lẫn bí mật. Nhưng không quên già tăng oanh kích Bắc Việt. Đề nói với dân chúng Mỹ rằng : chủ trương vừa cứng vừa mềm có kết quả hơn là sự bỏ chạy của Mc Govern.

Quả thật cho đến nay, Nixon vẫn bước đi một cách vững chắc coi như là chức vụ tổng thống Mỹ đã nằm trong tay ông ta thêm bốn năm nữa. Mặc cho Đảng Dân chủ và ông Mc Govern muốn làm gì đó thì làm. Hòa đàm Ba Lê vẫn lại đứng một chỗ để xem Bắc Việt gan tới mức độ nào.

Nixon đã đòi hẵn thái độ không còn tuyên bố lạc quan về nền Hòa bình Việt nam nữa, trái lại ông đã tỏ dấu bi quan. Trình bày đầy đủ thiện chí về phần minh và phần ngoan cố về Bắc Việt. Đề nói với dân chúng Mỹ một điều là ngoài kế hoạch của ông ta ra không có kế hoạch nào khác để lấy lại được tù binh Mỹ một cách danh dự.



ba chuyện bên lề hội nghị Ba Lê

NGƯỜI XỨ HUẾ

Chuyện cờ xí

Trước ngày nguyễn PTT Nguyễn Cao Kỳ cầm đầu phái đoàn VNCH sang phó hội Ba Lê, có một vị quân sự quạt mỏ mìn dâng kẽ rằng phải tổ chức đón tiếp thật linh đình khi nhân vật số 2 đặt chân xuống đất Pháp.

Khi ra việc huy động dân chúng đi hoan hô rầm rộ là một việc dễ ợt chỉ cần giao cho mấy quan quân, quan xã là xong, nếu tổ chức tại VN. Nhưng khốn nỗi Ba Lê không phải là đất nhà và kiều bào ở đó cũng chẳng có vể gì là ngoan ngoãn như toàn dân toàn quân ở đây. Hơn nữa, vị quân sự dâng kẽ còn đòi phải có cả con cháu De Gaulle đi đón tiếp thì mới tỏ ra được mối tình thâm thiết Việt Pháp và nâng cao uy tín quốc tế của bồ nhá.

Kế hoạch được chấp thuận và tòa tổng lãnh sự VN tại Pháp được lệnh thi hành. Các viên chức ngoại giao tài ba Việt Nam liền đem 3 tấc lưỡi đũa thuyết phục và kết quả là chiêu hồi được một nhóm kiều bào để a được trên 10 đầu ngón

Sau đó, tòa tổng lãnh sự VN phải bấm bụng quay qua phương cách động viên nhân lực khác. Đó là kế khác. Người ta liên lạc với nhóm dân em của Bảy Viễn lưu vong ở Pháp và thuỷ nhóm này đi huy động kiều bào và mấy ông Pháp theo chủ nghĩa duy ti.

Số tiền nước giải khát cho người biểu tình nghe nói rất lớn và được thanh toán theo luật lệ giang hồ, nghĩa là trả đũa trước một nửa, rồi chờ tới ngày trọng đại, đêm đũa đầu người biểu tình thì trả tiếp phần còn lại.

Công tác động viên nhân lực kẽ như xong. Bây giờ chỉ còn vụ cờ xí. Bởi vì đón tiếp chả lẽ lại đi 2 tay không, có cái cờ vào trong nó rậm đầm và thể thống quốc gia như vậy mà hàng xi lô hơn. Nhất là khi các ông tây bắc đầm cầm cây cờ vàng 3 sọc đỏ mà quay quay giữa chốn phi trường quốc tế Orly thì ôi chao còn có sự tuyên truyền nào ăn khách hơn? Xem vậy đủ rõ người cha đẻ của kế hoạch này là vị quân sự quạt mỏ nói trên thật đáng đồng lương nhà nước.

Có điều hơi lạ là sao thương cắp lại không cho phép đặt in cờ ngay ở Ba Lê vừa nhanh vừa tiện, mà lại in tại VN rồi mất một chuyến máy bay chở qua Pháp. Các quan giải thích rằng đó là vì lý do bảo mật tuyệt đối. Nghe ra cũng hay

Khi cờ đến tay rồi thì ngài tổng lãnh sự của ta ở Ba Lê bỗng khám phá ra một sự nguy hiểm : thiếu cán cờ. Có cờ mà không có cán thì biết cầm vào đâu mà phất? Chỉ còn 3 hôm là PTT Kỳ đến, mà giữa đó thành Ba Lê thì đào đâu ra một cây tre mà chè làm cán cờ? Ngoài bên cho lệnh liên lạc với nhóm dân em Bảy Viễn để thuê thêm vũ khí cán cờ bằng que sắt. Mì que sát thì nặng, ngói phát cơ sẽ mỏi tay lắm, do đó họ yêu sách phải tăng tiền lên gấp đôi!

Tòa Tổng Lãnh Sự dành danh điện về cầu cứu Saigon và được chính phủ hứa sẽ gửi sang một lô cán cờ bằng tre.

Chính phủ có giữ lời hứa đúng hoang. Nhưng lại nhẹ gửi cán cờ đi cùng một chuyến phi cơ với PTT Kỳ. Theo lễ nghi quân cách thì PTT Kỳ xuống phi cơ trước, các nhân viên xuống tiếp theo và bỏ cán cờ phải xuống sân bay sau hết.

Trong lúc đó thì đám dân chúng huy động đứng chờ ở phi trường Orly lâu qua mà không thấy ai tới phát cờ theo đúng kế hoạch, họ tưởng là PTT chưa đến nên hèn hả giải tán hết.

Thì là ngàn sách quốc gia mất toi một ngân khoản khá lớn mà cuộc đón tiếp theo kế sách của vị quân sự nọ lại cứ êm ru bà rù.

Chuyện đi đêm

Hội nghị Ba Lê từ ngày khởi nhóm đến cuối năm 1969 là đã 1 năm tròn mà vẫn chưa đạt được một yêu tố quan trọng nào khả dĩ giúp hòa đàm tiến triển. Người Mỹ nóng lòng muốn mở nhiều chuyến đi đêm xé lẻ với CSBV để dễ tính toán hơn, nhưng cơ hội chưa đến.

Trong lúc đó thì ngày 10 tháng 12 năm 1969, tại chiến trường Việt Nam, lực lượng thuộc sư đoàn 25 bộ binh Hoa Kỳ bat được một cán bộ cao cấp của Việt Cộng. Vì vóc dáng khá quan trọng của viên cán bộ này nên sư đoàn 25 Mỹ phải xin chỉ thị đặc biệt của bộ tư lệnh MACV. Nhưng giữa khi ấy thì viên giám đốc phân cục CIA tại Saigon cũng biết được sự kiện trên nên ông ta vận động với đại sứ Bunker để cho quân đội Mỹ phải giao viên cán bộ CS kia cho CIA thay vì cho cơ quan DID theo đúng hệ thống (DID và viết tắt 3 chữ Defense Intelligence Department, cơ quan tình báo quốc phòng thuộc bộ Quốc Phòng Mỹ).

Vị viên cán bộ mà CIA vừa chộp được tên là Mai văn Sô, em song sinh (sinh đôi) với ông Mai văn Bộ lúc bấy giờ đang giữ chức vụ Tổng Đại Diện của Chính phủ Hà Nội tại Pháp. Ngoài chở thảm tình ra, ông Sô còn một điều đặc biệt là hồi thanh niên vì nhà nghèo ông đã tự ý bỏ học để làm việc cai tiền nuôi ông Bộ học đến nơi đến chốn. Nhưng trong lúc chính phủ miền Bắc tin dùng ông Bộ thi Cộng Sản

miền Nam lại bắt đầu nghĩ ngờ lập trường của ông Sô, và do đó ông Sô bắt mẫn, lơ là công tác. Khi bị bắt, ông Sô tố rõ thái độ hợp tác chứ không ngoan cố như phần đông các cán bộ CS khác. Những điểm tình cảm và tâm lý nói trên là những lợi thế cho cơ quan CIA khi xử dụng ông Mai văn Sô.

Sau nhiều tháng huấn luyện, người Mỹ đưa ông Sô sang Pháp để tiếp xúc với anh song sinh của ông là tổng Đại Diện CS Mai văn Bộ. Dĩ nhiên công tác này được thi hành hoàn toàn bí mật. Theo một vài dư luận thì ngay cả các giới chức tình báo VN cũng không biết trước công tác này.

Chúng tôi nêu lên đây dư luận nói trên với tất cả để đặt hy vọng sự thực không đến nỗi như thế.

Cuộc gặp gỡ lần tiên giữa hai ông Bộ và Sô diễn ra hoàn toàn kín đáo theo đúng tiêu chuẩn bí mật tối đa của CIA. Nhưng đến khi ông Sô đến tiếp xúc với ông Bộ lần thứ hai thì CSBV biết được. Thật ra, không phải CSBV khám phá ra mà là được báo cho biết. Các tay giàn điệp của Hà Nội cũng gác mờ trong vụ này nếu không có bàn tay phá hoại của ai đó nhúng vào.

Vậy thì ai đã mách lẻo cho tình báo Hà Nội?

Theo tài liệu thu thập được thì các báo cáo của Cộng Sản miền Nam hồi cuối năm 1969 (lúc ông Mai văn Sô bị bắt) đã khẳng định là ông này bị tử trận. Như vậy Hà Nội có lẽ không có sự nghi ngờ nào về việc ông Sô còn sống và được Mỹ lôi chửi đi tiếp xúc với Mai Văn Bộ.

Căn cứ theo nhận xét của các giới chức đã theo dõi nội vụ, thì việc ai đi điềm chỉ cho Hà Nội đến nay vẫn còn là nghi vấn. Riêng người Mỹ (hay nói đúng hơn là CIA) thì họ nghĩ cho 3 người tình báo sau đây :

— Nghi phạm thứ nhất là Phó g Nhì Pháp. Các ông tình báo Tây vốn không tra gi CIA, hơn nữa chính phủ Pháp cũng thường xuyên kinh chống Mỹ trên lãnh vực chính trị, đặc biệt là trong vấn đề VN. Như vậy, Phòng Nhì của Pháp có thể phá đám lầm.

(Xem tiếp trang 56)



Rượu và đòn bẩy

Cô gái bị đắm tàu, ôm được một cái thùng trôi lênh đênh trên biển rồi đặt vào một hoang đảo. Tại đây, cô gặp một gã đàn ông ráu dài quá rổn ra đơn trên bãi cát. Cô gái hỏi thăm, gã đàn ông cho biết gã cũng bị đắm tàu trôi đặt vào đây và trên đảo này không có ai hết trừ gã.

— Anh phải sống một mình ở đây mấy năm rồi??

— 10 năm.

— 10 năm ?? Cô gái nhìn gã thương hại. 10 năm thiến khổ thân anh. Nhưng anh mừng đi là vừa, tôi mang đến cho anh cái mà anh muốn nhất trong 10 năm nay.

Gã đàn ông mắt sáng lên :

— Thực sao có ?? Bộ trong cái thùng này có rượu hả ??



Bầu cử ở Mỹ và hòa đàm ở Ba Lê

Ảnh hưởng tương phản

Vấn đề Việt Nam nay vẫn còn là một đề tài chính yếu trong cuộc tranh cử ở Mỹ. Thượng nghị sĩ Mc Govern trong các cuộc sơ tuyển của đảng Dân Chủ đã đưa ra nhiều lời tuyên bố cầu phiếu về vấn đề Việt Nam. Ông hứa sẽ rút hết quân trong 90 ngày, ngừng oanh tạc vô điều kiện B.V, sẽ ngừng viện trợ quân sự cho V.N.C.H. mà không đòi hỏi B.V một điều nào để bù lại. Người thường nghe thấy các lời hứa đó lo ngại rằng nếu vậy thì phe Cộng sản Hà Nội có cố gắng đợi tới sau cuộc bầu cử tổng thống thì họ sẽ đạt được như ý muốn mà không phải nương bộ gì cả. Nếu trái lại ông Nixon đặc cử thì lúc đó Hà Nội điều đình cũng vừa.

Như vậy rõ ràng cuộc chiến tranh ở Việt Nam có ảnh hưởng lớn đối với cuộc bầu cử ở Mỹ, cũng như cuộc bầu cử này gây nhiều ảnh hưởng trong cuộc thương thuyết nhằm chấm dứt chiến tranh ở VN tại Balé. Đảng Dân Chủ vin vào lời hứa của ông Nixon khi mới nhậm chức rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở VN. Nhưng tới nay sắp hết nhiệm kỳ rồi mà vẫn chưa thấy lời hứa đó được thực hiện. Ông Nixon ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa cũng không nói về vấn đề này tuy ông ta có nhiều lý do để bào chữa.

Đối với người dân miền Nam VN thì sự thắc mắc chính là: liệu phe CS II — với có chờ tới sau cuộc

bầu cử mới thực tâm thương thuyết? Hay trái lại, họ sẽ cố thương thuyết ngay lúc này để đòi những nhu cầu bô tối đa của ông Nixon để đổi lại ít ra một sự ngừng bắn, điều mà ông Nixon rất cần để đe dọa tranh cử?

Chờ hay thực sự thương thuyết ngay?

Trong hành động cụ thể, Hà Nội đã công khai cho thấy là họ không tính chờ đợi. Hà Nội đã phái ngay Xuân Thủ Trưởng lại điều khiển phái đoàn của họ ở Balé. Kế đó là cử ngay Lê Đức Thọ, kẻ có toàn quyền quyết định về vấn đề thương thuyết nối dài Xuân Thủ Trưởng lại thủ đô Pháp. Và chính Lê Đức Thọ cũng đã chính thức dục Mỹ mở lại mặt đàm. Tại sao B.V không đợi? Tất cả các bình luận gia chính trị đều nhận thấy rằng về những âm mưu đoạt sự tín cử của đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Mc Govern đã làm cho uy tín và ảnh hưởng của toàn đảng Dân Chủ bị suy giảm đi rất nhiều. Thượng nghị sĩ Mc Govern của tiểu bang Itai biết là Nam Dakota thực ra là một người rất chính trực. Nhưng để thực hiện hoài bão lớn nhất của ông, ông đã không nén hà dùngh thủ đoạn thâm độc nhất. Hồi tháng tư 1972, không ai thêm để ý tới việc ông Mc Govern cũng tin ra tranh cử Tổng Thống. Vậy mà đến tháng 7 cả đại hội đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu để cử ông Mc Govern làm đại diện cho đảng ra tranh cử chống lại ông Nixon — Các nhân vật

kỷ cựu như Hubert Humphrey, Edmond Muskie đều phải rút lui trước khi các đại diện đảng bỏ phiếu. Không ai dám hy vọng là có cơ qua mặt được Mc Govern! Tại sao vậy?

Các quan sát viên khi mổ xé vấn đề đã phải lên tiếng than phục mưu kế thâm sâu của ông Mc Govern. Thứ nhất, ông Mc Govern là người có quyết chí ăn thua «bằng cách lập ra một tổ chức vận động ngầm trên toàn quốc và tổ chức này được các tỷ phú Mỹ tài trợ dồi dào. Thứ nhì là ông Mc Govern ngầm vận động để mời toàn những người hoặc là thành phần trẻ, hoặc là người có óc thiên tài, quá khích vào ban đại diện đảng Dân Chủ tại các địa phương tham dự Đại Hội đảng Dân Chủ họp ở Miami. Trong khi đó ông Mc Govern đưa ra liên tiếp các lời tuyên bố quá khích, giật gân và táo bạo. Ông cho biết sẽ chấm dứt chiến tranh ở VN ngay, sẽ chống lại bọn lãnh tụ nghiệp đoàn đang thao túng giới lao động Mỹ, sẽ chống lại bọn chủ nhân Mỹ, sẽ phá tan sự cấu kết của phe quân sự với giới kỹ nghệ là những kẻ tra sản xuất vũ khí nuôi chiến tranh để làm giàu... các lời hứa đó dĩ nhiên được phe trẻ, phe thiên tả hoan nghênh nhiệt liệt.

Và kết quả là khi danh sách các đại diện đảng có quyền bỏ phiếu để cử người ra tranh cử tổng thống được công bố, các ông Humphrey, Muskie đều biết họ sẽ bị loại một cách tàn nhẫn. Vì lẽ đó mà 2 ông vội rút lui trước. Nhưng ngay khi ông Mc Govern được đại đa số ủng hộ tại đại hội đảng Dân Chủ ở Miami thì người ta mới thấy nguy cơ thất bại của ông này hiện ra. Bởi vì thành phần đại hội đảng Dân Chủ không phản ánh các thế lực ở Mỹ và cũng không đại diện cho đa số tham lăng Mỹ. Các giới có thế lực ở Mỹ là nghiệp đoàn, chủ nhân, kỹ nghệ và quân sự tức là phe bị ông Mc Govern đả kích tới bởi khi ông tranh cử sơ bộ tại các địa phương! Húc đầu vào các phe thế lực đó, ông Mc Govern kề như cầm chắc sự thất bại. Chính vì hiểu như vậy mà khi được mời, ông Edward Kennedy đã từ chối không đứng chung là ứng cử viên phó TT; chính vì vậy mà nghị sĩ Eagleton kẽ đã bỗng lòng đứng «phó» cho ông Mc Govern đã phải cố sức đi thanh minh giải thích sửa chữa các lời tuyên bố của ông Mc Govern. Và cũng chính vì vậy mà phe CSHN kêu không tính chờ đợi lúc liên danh Mc Govern, Eagleton đặc cử để điều đình. Trái lại có thể B.V cho rằng lúc này là lúc nên điều đình nhất vì là lúc để bắt bí ông Nixon nhất. Đó là một trong những lý do khiến người ta quả quyết là cuộc hòa đàm ở Balé về vấn đề Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định Xuân Thủ và Lê Đức Thọ đều cho biết rất muốn cuộc thương thuyết sớm đi tới kết quả. Ông Nixon và viên quân sự Kissinger của ông đều nói là cuộc chiến VN sắp kết thúc tới nơi rồi.

Số phận phái đoàn V.N.C.H

Nếu quả thật cuộc hòa đàm ở Ba Lê đang bước vào giai đoạn quyết định thì một vấn đề khác cần được đặt ra: Tại ban hòa đàm và nhất là tại

«hành lang» cuộc hòa đàm, liệu phái đoàn V.N.C.H có nắm được phần nào chủ động hay không? Trong khi cuộc thương thuyết quyết định vận mạng của miền Nam VN này thi phái đoàn V.N.C.H có đủ tư cách để «quyết định» những gì?

Để trả lời cho các thắc mắc trên, xin nêu ra đây tầm mức và cấp bậc quan trọng của các phái đoàn Mỹ và Cộng Sản.

Phái đoàn Mỹ tuy do một đại sứ (công chức) cầm đầu. Nhưng thành phần quyết định lại là do cố vấn Kissinger, người chuyên mật đàm với Lê Đức Thọ cầm đầu. Ông Kissinger ai cũng rõ còn hơn là cánh tay mặt của ông Nixon vì thực ra là bộ óc của ông Nixon. Ông Kissinger có đủ khả năng để đưa ra các mạc cả quyết định.

Phía Cộng Sản trưởng phái đoàn là cấp bộ trưởng.Thêm vào đó lại có Lê Đức Thọ là ủy viên bộ chính trị của đảng có toàn quyền thay đảng để thương thuyết về mọi vấn đề.

Còn phái đoàn VNCH, thì sao? Trưởng phái đoàn là đại sứ Phạm Đăng Lâm, một công chức có uy tín của bộ ngoại giao VNCH, (đã từng giữ chức Tổng trưởng ngoại giao) Nhưng quyền hạn của ông rất hạn chế. Từ lúc đầu, ông đã điều khiển phái đoàn dưới sự «cố vấn» của phó Tổng Nguyễn cao Kỳ. Nay thì không thấy ai thay cái chức cố vấn ấy, dù là trên hình thức.

Hơn nữa, lúc phái đoàn hòa đàm được cử qua Balé thi còn có năng tinh cách chính trị với sự có mặt của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một lãnh tụ phong trào Cấp tiến, luật sư Nguyễn Thị Vui coi như nhân sĩ miền Nam, Luật sư Vương Văn Bắc coi như nhân sĩ miền Bắc... nay thì các nhân vật đó không có mặt tại phái đoàn. Vả lại với thành phần được giảm thiểu tới mức tối đa (khá tốt về mặt tiết kiệm) phái đoàn V.N.C.H. chỉ còn có tách cách chuyên vien. Trong giai đoạn quyết định chính trị quan trọng của cuộc hòa đàm này, biện phái đoàn đó có thể bảo vệ quyền lợi của miền Nam VN, hay chẳng? Đại sứ Phạm Đăng Lâm có đủ tư cách, uy tín để «ăn thua đủ» với một Kissinger, một Lê Đức Thọ hay không? Kẻ viết bài này chỉ dám nêu ra thắc mắc trên và thiệt tình không dám trả lời. Vì sợ sai lầm. Nhưng để tránh an những người hay lo âu, chỉ xin giải thích như thế này:

Thứ nhất: Cuộc hòa đàm chỉ bắt đầu có vẻ bước vào giai đoạn quyết định các «bửu bối» của VNCH. chưa thấy được tung ra có thể là vì chưa tới lúc. Thứ nhì là mấy lúc này cả TT Nixon lẫn ngoại trưởng Rogers đều nhiều lần lén tiếng cam kết không phản lại «nhân dân miền Nam VN là đồng minh của Mỹ». Khi Mỹ cam kết là không bắn dừng VNCH thì kẽ cũng không nên lo âu thái quá. Vay tối nay chúng ta hay cứ bình tĩnh «chờ xem» phái đoàn ta sẽ ra sao và sẽ tranh đấu cho miền Nam này như thế nào. Trước sau gì mỗi người chúng ta cũng sẽ chung hướng kết quả để phái đoàn ta đạt được...

Luật là luật

Người ngoại quốc tới Việt Nam lần đầu bao giờ cũng ngạc nhiên vì những cảnh vô trật tự diễn ra ở thủ đô Saigon. Cảnh xe chạy hỗn loạn đã gây cho người ta cảm tưởng Saigon là một thành phố vô luật pháp. Ở các nước sản xuất xe gắn máy, người ta có luật lệ buộc người đi xe gắn máy phải đội nón an toàn và người được chở trên xe gắn máy phải đeo 2 chân 2 bên xe, vị thế ngồi phải vững vàng. Ở Saigon thì không vậy. Người đi xe không cần đội nón, té bể đầu ráng chịu. Còn người được chở đằng sau xe thì bị bắt buộc phải bô 2 chân một bên. Lệnh bắt buộc này được ban bố sau khi có những vụ ám sát mà thủ phạm đã chở nhau bằng xe gắn máy. Chỉ vì mấy tên khủng bố mà hàng triệu người dân phải ngồi chênh vênh trên chiếc xe gắn máy có thể bị té một cách dễ dàng, mà các vụ ám sát vẫn xay ra. Sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật bị ám sát, thủ phạm không cần đi xe gắn máy. Giáo sư Nguyễn Văn Bông bị ám ám sát, thủ phạm cũng không hề đi xe gắn máy. Dân biểu Ngô Văn Hiếu bị ám sát, thủ phạm cũng chẳng ngồi trên xe gắn máy.

Một thí dụ đó cho thấy luật lệ được đặt ra không phải để bảo vệ công chúng, như mục đích của tất cả các thứ luật pháp văn minh. Luật lệ lại được đặt ra để thỏa mãn một nhu cầu cấp thời nào đó của nhà chức trách. Nhà chức trách có thể bảo đó là nhu cầu bảo vệ trật tự, an ninh. Nhưng bảo vệ cho ai? Có phải là đại chúng không?

Tình trạng công chúng không được bảo vệ vì thiếu luật pháp, hoặc luật pháp lỗi thời, hoặc không có sự duy trì luật pháp hữu hiệu, tất cả được thấy rõ trong phạm vi quảng cáo thương mại.

Quảng cáo hay lường gạt

Từ trước đến nay người Việt chúng ta có thành kiến về quảng cáo, cho rằng cái chi quảng cáo thì cũng là nói láo, nói xạo, nói thánh nói tướng cá.



ÔNG ĐẠO CẤY

Là bởi vì chúng ta không có quan niệm đúng đắn, được luật pháp bảo vệ, về vấn đề quảng cáo.

Một thí dụ, trước đây mấy năm có một nhà buôn nào đó, quảng cáo loại «máy bơm chim». Nhà buôn này bảo đảm trăm phần trăm sẽ làm cho to ra sử dụng hữu hiệu để duy trì hạnh phúc gia đình v.v

Nhà buôn này nhờ quảng cáo mà kiếm bộn. Nhưng sau đó công chúng khám phá ra là cái máy bơm chim kia là đồ vô dụng, chẳng thấy công hiệu chút nào. Công chúng co khán pha ra, biết rằng các lời quảng cáo đều là lời gian trá, bịa bịa thiêng mệt rồi! Đã tiêu phí hết bao nhiêu tiền cho anh đại bô rồi.

Cũng giống như quảng cáo chính trị. Ứng cử viên kai vận động sẽ đưa ra đủ thứ chiêu bài hấp dẫn. Như ông Nixon năm 68 bảo đảm chấm dứt chiến tranh. Tới năm 1972 ông lại hứa hẹn chấm dứt chiến tranh lần nữa. Rút cuộc công chúng chỉ thấy mỗi ngay ông đánh một nặng hơn dù toàn là «phản ứng tự vệ».

Ở nước ta hiện nay chỉ có các món thuốc đem quảng cáo phải được bộ y tế kiểm duyệt. Đó là nhờ luật lệ từ đời Tây để lại.

Còn các món khác quảng cáo chỉ cần sự kiểm duyệt ở bộ Thông tin thôi.

Từ ông ứng cử viên dân bich chương bầu cử cho tới ông nhà buôn đăng bao quảng cáo máy soa nán tự động hoặc nhà may áo dài quảng cáo kiểu áo mới, miễn là được cơ quan thông tin cho phổ biến là đủ.

Gần đây trên các màn ảnh rạp chiếu bóng Sài Gòn, người ta thấy một cuốn phim quảng cáo thuốc lá.

Nhà sản xuất thuốc lá đã quảng cáo bằng hình ảnh một cô gái bị chết đuối, làm hô hấp nhân tạo cách nào cũng không tính, sau nhõ hơi khói thuốc phả vào mũi mới tỉnh dậy! Sau đó lại còn một thanh niên vai u thịt bắp cởi trần cầm bao thuốc lá, gồng các bắp thịt lên và tuyên bố: Tôi khỏe mạnh như vầy nhờ hút thuốc!

Cuốn phim quảng cáo trên không những toàn những ý lường gạt, xảo trá, mà còn đầu độc công chúng nữa!

Từ thuốc lá tới bom đạn

Cả thế giới ngày nay đều biết rằng thuốc lá nguy hại cho sức khỏe! Thuốc lá gây bệnh ung thư, hại phổi và tim, là một thứ không nên khuyến khích người ta dùng tới.

Mọi người đều có quyền tự do hút vì chính mình chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của mình, bị ung thư ráng chịu.

Nhưng khuyến khích người khác hút thuốc tăng sức khỏe cho thân thể, thì không thấy ai truy tố. Mà đứng trước các vấn đề có tính cách y học chuyên môn như chuyên thuốc lá gây bệnh ung thư, thi công chúng cũng phải coi là ngày thơ cách tập thể!

Ở Mỹ quốc từ đầu năm nay 1 đạo luật của quốc hội Mỹ đã cấm quảng cáo thuốc lá trên các đài truyền hình, truyền thanh và phim ảnh. Sự cấm đoán đó làm cho các đài truyền hình thiệt hại hàng tỷ Mỹ kim, nhưng họ phải ráng chịu. Luật lệ còn bắt các bao thuốc lá ghi lời báo động «Bộ y tế xác nhận hút thuốc nguy hiểm cho sức khỏe». Thuốc lá được phép quảng cáo trên báo chí, nhưng ngay trong bài quảng cáo cũng phải cho công chúng đọc được lời báo động trên đây.

Đó là một đạo luật bảo vệ quyền lợi của công chúng.

Một thí dụ khác là các nhà sản xuất la de ở Mỹ không được quảng cáo la de như là một thứ thực phẩm, có tính chất bồi dưỡng. Vì phải cho công chúng biết rằng đó chỉ là rượu. Các nhà sản xuất kem boi da cũng không được quảng cáo có sinh tố và kích thích tố trong thuốc, nếu không được cơ quan y tế kiểm nhận!

Còn ở xứ ta thi luật lệ chưa có. Hết nhà sản xuất la de hô hào «bồ duỗi vô song» lại đến nhà làm thuốc lá quảng cáo hút thuốc làm người khỏe mạnh, khỏi thuốc lá, người chết đuối được hồi sinh.

Quảng cáo như vậy cũng không khác gì cô vỗ rằng bom Smart trị bệnh điều kinh hay xe tăng T54 chữa bệnh con nít dài dăm!

Tất cả không những là những lời nói láo, lường gạt trắng trợn, mà còn co dụng ý làm hại sinh mạng người khác! Quảng cáo như vậy đáng gọi là sát nhân!

Vậy chúng ta không có một luật lệ nào để bảo vệ công chúng và tội sao?

Khi một người nói dối một đứa trẻ rằng nhảy vào lửa sẽ không bị bỏng, và phòng giàn may lạnh, người nói dối sẽ bị truy tố.

Nhưng khi người ta công khai nói dối toàn thể công chúng rằng

hút thuốc tăng sức khỏe cho thân thể, thì không thấy ai truy tố. Mà đứng trước các vấn đề có tính cách y học chuyên môn như chuyên thuốc lá gây bệnh ung thư, thi công chúng cũng phải coi là ngày thơ và dốt nát như trẻ em vậy!

Tôi đề nghị một vị luật sư nào rành luật lệ hãy truy tố nhà sản xuất thuốc, nhà làm phim và các người đóng phim đó ra tòa.

Không lẽ cả nước này không còn ai có lương tâm, muốn bảo vệ dân chúng và tội chống lại bọn con buon lường gạt sao? Không lý chính phủ chỉ kiềm soát tin thất thiệt trên các báo, còn bọn lường gạt dân chúng thì tha sao?



Người ta chỉ có một lương tâm

Chúng ta không thể cứ dung thứ cho sự dối trá, sự lường gạt tiếp diễn trước mắt mà không lên tiếng. Đó là lý do tại sao phải đánh gục bọn quảng cáo thương mại vô lương tâm, đầu độc công chúng. Đó cũng là lý do phải đánh gục bọn lường gạt hành trì, bọn bịa bịa bằng xương máu đồng bào. Sự im lặng sẽ bị coi là đồng lõa.

Trong tiểu thuyết Vòng Địa Ngục thứ nhất, văn hào Nga Solzhenitsyn tả sự chuyển biến thái độ của một nhà ngoại giao Nga Innocent Volodin.

Innocent Volodin sinh trong giai cấp ưu đãi của Nga, được hưởng thụ đủ thứ tiện nghi. Làm nhà ngoại giao, anh được sống ở ngoại quốc,

thưởng thức hương vị của đủ các loại cognac, phân biệt được rượu vang miền sông Rhône khác rượu vang ở Corsica thế nào, may mặc, khiêu vũ, chơi quần vợt, bơi thuyền—Dù trong lúc đó nước Nga đang bị chiến tranh, dân Nga đang khổ khốn khổ. Triết lý của vợ chồng anh là: «Người ta chỉ có một đời để sống» vậy thì hãy hưởng thụ đời sống hết mình hưởng thụ tất cả mọi thứ:

Cho đến khi Innocent bỗng nhận thấy rằng chế độ Cộng Sản Nga mà anh phục vụ, dưới thời Stalin khủng khiếp, là một chế độ độc tài, tàn bạo, đầy rẫy áp bức và bất công. Anh được biết những âm mưu của mật vụ—trong bộ ngoại giao—tim cách đánh bẫy để bắt bờ bờ tù, thủ tiêu những nhà bác học. Anh tình cờ đọc một trang nhật ký của mẹ anh để lại, mẹ anh đã chết.

Bà viết: «Trên đời này điều gì là quý báu nhất? Là đừng bao giờ tham dự vào những hành động bất công. Những hành động đó mạnh hơn anh nhiều lắm. Nó có từ đời xưa, và sau này nó vẫn còn. Nhưng đừng bao giờ để nó được thực hiện qua chính bàn tay anh!»

Sau sáu, bảy năm sống với qui tắc «Người ta chỉ có một đời để sống», chàng Innocent cảm thấy một qui tắc mới: «Người ta cũng chỉ có một lương tâm»! Đừng để cho lương tâm bị hủy hoại! Thế là Innocent đã chống lại đảng Cộng Sản.

Tôi nghĩ đến qui tắc này của Solzhenitsyn vì biết rằng tương lai gần đây người cầm bút có thể được nhiều dịp thử thách lương tâm của mình.

Quả thật, chúng ta chỉ có một lương tâm, và người cầm bút phải ý thức điều đó hơn ai hết.

Trong bất cứ trường hợp nào, không thể đồng lõa bằng sự im lặng. Solzhenitsyn đã sống 8 năm trong tù ngục của Stalin, và nay vẫn bị áp bức trong nước Nga, nhưng tiếng nói lương tâm của ông hiện vang động khắp thế giới.



LỚP TRẺ HÀ NỘI

BÙI VĂN BÌNH

CHƯƠNG II

Con đường quốc lộ số 1 trải dài trước mặt từng đoạn đường mát hút nhanh chóng vào đầu xe, hàng cây hai bên đường lùi lại nhanh chóng. Ngồi sau tay lái Huy khe khẽ hát bản « bài ca người lái xe » tới đoạn « Ô ! những con đường êm như ru » chàng đạp mạnh ga, chiếc xe lồng lên hết tốc lực. Chuyến

đi khu bến lần này có cả Thành đi theo. Thành là « phu lái », anh mới đi viễn về. Hai người tài xế trẻ mỗi người thà giòng suy tư về hai miền xa xăm. Thành thì thấy phấn chấn, trong chuyến đi này chắc làm ăn được, nên chàng mang đi khá nhiều vốn. Sau chuyến đi chàng sẽ mua một cái doujot, sắm thêm một cái tégan, mua một cái « đánh quát » (1) Những ngày nghỉ phép sẽ lú luot Hồ Tây với Hương cỏ gai mà chàng vừa « đấu dỗi », nghĩ tới những chuyện làng nhàng của mình chàng bỗng bật cười. Huy ngoảnh sang vui vẻ :

— Cười gì thế này ?

— Tao thấy khoái quá Huy à, tháng cứ năm « miếng » tiêu vặt thế này, mà cứ được tái « nghêu » cả đời nhỉ ! Huy gật gật :

— Thế thi « trúng » quá rồi còn gì ! Nhìn Thành đang vui Huy thầm nghĩ ông tướng này tuệ toạc làm dày ; nghĩ vậy ý định lóe lên trong đầu, chàng len giọng :

— Nay Thành ! Mẹ kiếp, chuyện làm ăn cầm không được « bốc lão » đây nhé, lộ rã thù « rù » (2) cả ở đời thằng dêch nào cũng như mình, nhưng nó khéo giữ mình cũng phải vậy, không thi chết ngắc ! Thành hiểu ý bạn chàng nói lấp ló :

— Yên chí « không minh » đi may, tao sợ máy bếp xếp ây chừ, tao thi chuyện gì « bóc » được thi « bóc », quan trọng thi « ta không » (3) ngay, sẩy chân thi coi nổi mà được, sẩy lời thi au cam ! Yên tâm với Thành, Huy thủ thỉ thân mật :

— Mỗi lần vào « cửa từ » này : không « phe phẩy » không « tuổi gác » cũng hoài « mất gao » như chơi ay ma, tháng nào vào đây cũng thành « giặc lái » ca, nuiu tháng « phất » ca xe gạo, rồi « che » xe xuống vực, về bảo cao xe trùng dạn bị cháy. Đat nay khong làm àu thi không tuề la người ! Gọng đèn đều Huy tiếp :

— Lần trước tao còn biết cả bọn 202 (4) mười sáu thằng vừa chạy vừa « hành » ba con « daon quân » đi nhở xiết từ Ninh Bình vào tới Vinh nữa cơ, mẹ kiếp mình đều con thua xa chúng nó. Mười sáu thằng, thằng nào cũng « dò » lòe « dò » loẹt cả Thành khoai trá.

— Thế mới đúng chờ may « hòn đất mà vứt lên xe, nứa ngay là đã biết nghe biết cười » mà lị ! Huy nhìn đồng hồ chàng ban với bạn :

— Gần trưa rồi, qua Phủ Lý giao xe, vào làng ăn cơm léng phéng, đau hot đêm đi. Từ đoạn này chạy ban ngày thi « rù » ngay, con chó chạy qua đường nó còn bấu trúng, huống chi cái xe !

ooo

Một giờ sau chiếc xe « giải phóng » kín lá nguy trang, trông như lùm cây, rẽ vào con đường nhỏ rồi dò lại, Hai chàng bước xuống, Huy bắt hòn hỏi bao :

— È thấy thế nào may ? Thành lắc đầu :

— Mẹ kiếp, như chạy qua bãi tha ma ấy ! Huy je hối.

— Không còn một viên gạch, Nghe đâu nó đánh gần chục trận vào thị xã đấy. Đ... mẹ có các khổ già mà cắn đau thế ! Thành buồn buồn.

— Ông anh tao tí « rù » ở đây đấy, có giàn điệp mày ạ, mít trung đoàn đi « Bé nghỉ ở ga » một tiểu đoàn tên lửa cũng nghỉ lại. Sáng sớm chẳng có ai thính mẹ gi hết, áp đến là cát bom luôn tan nát cả ! Nhin lại phía thị xã Phủ Lý hai chàng ngâm ngùi.

— Chắc « thứ dân » « mê » oan nhiều lắm. Mẹ kiếp được có ba cái, bọn pháo binh « c... chết » thật ! Huy câu nhau.

Con đường nhỏ dần, hai người lái xe vào làng, đầu làng có một cái giếng xây có nhà tắm, khâu hiệu đánh Mỹ dở chói. Làng này nằm gần Quốc lộ xung quanh là lũy tre xanh tươi tốt rú bóng mát, phía sau làng là cánh đồng thẳng tắp, xanh rì mướt mía, Thành và Huy bước vào canh nhà đầu làng, nhà lợp ngói cũ, tường xây, cửa gỗ, trong xinh xắn, cách cái sân lảng xì máng la bếp, bên cạnh có mấy cây cau và bồ nucker rêu mọc tung mảng. Người chủ nhà là một bà già đeo kính đang ngồi khau ở thềm cửa, thấy hai người bước vào ba ngừng tay. Thành đưa đà :

— Chào mẹ ạ ! Huy họa theo :

— Chào mẹ !

Nhin hai chàng trai mặc quân phục bà mẹ mừng rỡ vui vẻ :

— Vâng chào hai anh, mời hai anh vào nhà ! Hai người bước vào.

— Các anh ngồi chơi ! Bà cụ kéo ghế, rót nước mời hai người. Huy bắt đầu :

— Thưa Mẹ ! Chúng con đi công tác khu bến, phải nghỉ lại, đêm mới đi được, vào đây quầy quà mẹ một lần ! Bà cụ vồn vã :

— Không sao ! Các anh cứ tự nhiên, nhà tôi có vài thằng cũng đi hết cả rồi, còn lại một cô với cậu út thôi, rộng rãi lắm, Bà cụ cởi mở hỏi chuyện :

— Cả anh là lái xe phông ?

— Dạ vâng !

— Tôi thấy đòn các anh lái xe ghê lắm ! Thành chộp dạ, chàng đỡ ngay.

— Dạ thưa Mẹ có gì đâu ạ ! Bà cụ tiếp :

— Các anh khèm tốn áy chứ Hàng chục máy bay đuổi bắn một chiếc xe mà không ăn thua gì, cứ dừng xem mà thấy phục các anh !

— Dạ ! Dạ ! Thành cười mừng rỡ. Huy hăng hái :

— Chúng con xác định rõ ràng mẹ ạ, « địch đánh ta sùa ta đi, địch cứ đánh, ta cứ đi » chúng con không lo chết, chỉ lo hàng không tới chiến trường thôi ! Bà cụ gật gù.

— Ô, trai thời loạn mà, thanh niên lăng này cũng đi hết cả ! Thành họa theo sôi nồi.

— Vâng, phải đi chứ mẹ. Nó đánh minh, minh không đánh sao được ? Ô nhà Iúc này là con khùng bịu được, đồng bào miền Nam đang cực khổ, chờ đợi mình ! Bà cụ nhìn hai chàng trai cùng trạc con mình trong lòng bà hình thành sự thông cảm triều mến.

— Thế này nhé ! Bà cụ thân mật. Hai anh cứ nghỉ chơi, lát nữa ăn cơm với gia đình, rồi giường đấy hai anh ngủ cho thật khỏe, tối lấy sức mà đi.

— Vâng, Vâng ! cảm ơn mẹ, mẹ cứ mặc chúng con. Huy đơn đả đỡ lời. Bà cụ cầm đồ khâu, tiếp tục công việc bỗd dở. Hai chàng trai bẩm nhau, một chàng ngồi nói chuyện với chủ nhà, một chàng tim chồi quét nhà.

Mặt trời đã đứng bóng, ngoài ngõ có tiếng hát một bản nhạc vui. Bà chủ nhà hồn hở :

— Ấy cứ thế đấy các anh ạ, con gái con đứa, chưa thấy người đã thấy tiếng ! Hai chàng trai rạng rỡ hồn hồn, Thành vuốt lại mái tóc ba hoa :

— Con gái thời nay phải thế chứ mẹ, họ nói tiếng khắp thế giới ở đây mẹ ạ. Gian khổ khó khăn nhưng vẫn lạc quan vui tươi, các Đoàn đại biểu Quốc tế, đến nước mình cứ là phục sát đất, ra về ai cũng phải công nhận : ở Việt Nam tiếng hát át tiếng bom.

— Ủ ử ! Bà cụ tiếp lời Thành.

— Cũng là nhờ Đảng cả, có ăn có học nó có khác. Thời tôi làm gì được thế này, quần quật cả ngày đâu có biết hát hóng là cái gì !

Con gái bỏ chèo trong chiếc áo cánh gụ, may kiều cách, chiếc quần lụa gọn gàng, tóc kết đuôi sam, dáng khoẻ mạnh bước vào, thấy hai chàng người con gái sững lại. Nàng nhìn đăm đăm, mặt bông ửng đỏ, bối rối khó tả. Hai thanh niên Hà nội bẩm tay nhau. Cô gái này không biết hai chàng đã

TRUNG HỌC Trường dạy bằng lối : Hướng dẫn châm bài gửi đến tận nơi bạn cư ngụ ; Rất thích hợp với các bạn quân nhân, công tư chức, vừa đi làm vừa đi học. Đầu đủ các lớp bậc TRUNG HỌC.

23 Nguyễn văn Giai (gần cầu sắt - Dakao - Saigon)
Đ.T. 95.753

Trường TÂN HÀM THỦ

Thỉnh cầu Ban Giám Đốc Trường TÂN HÀM THỦ 23 Nguyễn văn Giai Saigon gửi ngay cho tôi :

Họ, tên

Địa chỉ

Tập thể lệ, mẫu đơn đề tài có thể ghi tên theo học (Năm, chứng chỉ)

gặp ở đâu ? cắp mắt, cái mũi, cái mồm, dáng người. Thời đúng rồi, đã gặp rồi ! Trông ngực hai chàng đậm thịnh thịnh, người con gái chào mẹ, nàng gật đầu chào hai chàng rồi bước vào buồng. Ngà lụng xuống giường. Nàng cố nặn óc tim kiếm một cái gì ở hai bộ mặt trẻ trung kia... Đúng hay chẳng ? Đêm ấy tối quá minh cũng sợ nứa nên không rõ mặt chúng ! Chợt như tìm ra, nàng nắm chặt tay cổ gắng nhớ lại hình bóng hai người. Lúc vứt mình xuống xe mình tóm vào tay nó, có chiếc đồng hồ ! Thủ ra xem sao ? Người con gái bình tĩnh bước ra. Huy, Thành sững sờ túng lủng. Đôi mắt nàng như phát ra luồng điện chiếu thẳng vào mặt hai người. Đúng rồi, đúng rồi, con nhóc này bùa ở Thành - Hóa ra đây... Huy nhìn Thành, Thành cũng nhận ra, nỗi lo sợ từ từ phía áp đến, như tên trộm bị cả làng vây bắt, như bị sợi dây vô hình trói chặt, hai chàng tái mặt, ánh mắt này lửa của cô gái, như những chiếc vòi của con bạch tuộc khổng lồ nghêu ngào quấn lấy hai người, không thể vùng vẫy được, cả hai nhìn ra quốc lộ tránh cắp mắt đầy thù hận của cô gái. Cô gái kia cũng cảm thấy vậy, đúng hai thẳng này rồi, một thẳng đeo chiếc đồng hồ vàng ! Sợ cảm giật từ trong lòng cuồn cuộn bốc lên. Nàng muốn nhào tới cho mỗi thẳng một cái bạt tay, rồi tống cổ ta khỏi nhà cho đỡ bần mắt. Bà mẹ vẫn ngồi khâu nốt cho xong đường chỉ cuối, không hay biết. Người con gái đứng lặng ở cửa buồng, những hình ảnh đều cảng hiện đến với nàng rõ ràng. Một đêm, nàng đi nhờ xe từ Ninh Bình về đây, đêm không trăng sao, nàng ngồi giữa hai thẳng lái xe. Chiếc xe đang chạy hổng dung rẽ vào một

khúc quẹo tắt máy, thế rồi đứa bịt mồm, đứa cởi trần nàng. Thật bất ngờ, không chống đỡ kịp, nàng đau đớn giãy giپ trong sự tuyệt vọng. Từ đêm ấy đến nay gần ba tháng, nàng âm thầm chịu đựng, dấu kin chuyện nhục nhã này. Điều này làm cho nàng quên đi, nhưng rồi sao chúng lại vào mặt đến đây, đồ thêm đau vào ngọn lửa cảm giật đang âm ỉ nung nấu trong lòng nàng. Bỗng nhiên người con gái sầu sời trước mặt Huy và Thành nàng sằng giọng :

- Hai anh tới đây làm gì ? Bà mẹ ngược mặt nhìn con ngạc nhiên :

- Ô hay, cái con này ! Các anh ấy là lái xe vào nghỉ nhờ nhà mình, mày điên đấy à ? Cô gái gật lên giận dữ :

- Con không điên gì cả ! Cút ! Nàng chỉ ra ngoài cổng, tay vò lấy chiếc ghế đầu. Hai chàng thanh niên ôm đầu chạy vút ra ngoài. Bà mẹ không hiểu đầu đuôi ra sao, thấy con gái bức tóc, đậm chán nực nở. Bà quỳnh că lèn.

- Khô quá ! Các anh ấy làm gì mà ? Người ta làm sao ? Mày nói tao nghe ! Người con gái chạy vào buồng nàng áp chặt mặt xuống chiếc gối, bit lại tiếng khóc mỗi lúc một to.

(CÒN NỮA)

Chú thích : (1) áo măng tô cải cách may bằng vinilon

(2) «rù» — chết

(3) «ba không» phong trào cảnh giác cách mạng do chính quyền phát động (1) không biết, (2) không thấy, (3) không nghe. (4) «202» đoàn xe nổi tiếng trên những đoạn đường khu bến.

giới thiệu sách

Tòa soạn Đời vừa nhận được các tập sách mới sau đây. Xin ân cần giới thiệu cùng bạn đọc và cảm ơn các tác giả, các nhà xuất bản.

1) QUỐC VĂN LỚP 6 VÀ LỚP 7 :
THẾ UYÊN soạn. Thai Độ xuất bản—Chương trình cập nhật hóa 71-72

2) MINH ĐỨC :

tập san của VIỆN ĐẠI HỌC MINH ĐỨC Saigon số ra mắt số 1 và 2 (tháng 6 & 7-72) với chủ đề : phát triển và giáo dục

3) NGỌN CỎ NGÂM NGỦ :

tập truyện của TRẦN HOÀI THƯ, cây bút ký quen thuộc trên tuần báo Đời. Tiếng Việt xuất bản

4) CHINH PHỤ NGÂM DIỄN ÂM TÂN KHÚC :

của PHAN HUY ÍCH, do NGUYỄN VĂN XUÂN tìm thấy. Cuộc tranh luận về dịch giả Chính Phụ Ngâm từ năm 1926 đến nay, đã có một tiếng nói quyết định. Câu hỏi là «Ai là dịch giả bản chính phụ Ngâm đang lưu hành, Đoàn thị Điểm hay Phan Huy Ích ?

ông Hoàng xuân Hãn đã biện hộ bản quyền cho Phan Huy Ích từ 20 năm nay. Nguyễn Văn Xuân đã cung cấp thêm một chứng liệu cho lập luận của Hoàng xuân Hãn một chứng liệu vô cùng quan trọng. Đó là bản Chinh phụ Ngâm bằng chữ Nôm, với lời tựa, từ năm 1804.

Các giáo sư Quốc văn và sinh viên Văn Chương V.N có thêm một tài liệu quan trọng.

5) LỘT TRẦN VIỆT NGŨ :

Tác phẩm của BÌNH NGUYỄN LỘC, nghiên cứu về ngôn ngữ Việt so sánh với tiếng nói của gần 30 dân tộc từ miền Đông Á tới các hải đảo Thái Bình Dương. Theo tác giả đây là một bằng chứng nữa cho thuyết nhân chủng mà ông đã chủ trương từ cuốn «nguồn gốc Mã lai của dân tộc Việt Nam»

6) CÔ BÉ TREO MÙNG :

tác phẩm thứ tư được xuất bản trong vòng một năm của một nhà văn trẻ quen thuộc. Tập truyện đặc sắc và lôi cuốn nhất của Hoàng Ngọc Tuấn — Yêu thương và khát vọng của tuổi trẻ — Tri Đăng xuất bản.

7) CHỨNG NHÂN CỦA MỘT THỜI ĐẠI
đã có bản tập truyện Hoàng Hải Thủ — Tân Văn ấn hành.

diễn tiến của hội đàm Ba Lê

(TIẾP THEO TRANG 10)

Những yếu tố để hy vọng hòa đàm Ba Lê thành tựu

Dẫu sao thì cuộc chiến VN đã đến cao điểm tối độ của nó. Từ chiến trường An Lộc qua Kentum đến Quảng Trị, những con đường máu mang tên quốc lộ 13, và đại lộ Kinh hoàng Mỹ Chánh Quảng Trị đã đi vào lịch sử nhân loại. Sự tàn nhẫn và bất nhân đã dồn tot diêm què hương VN đã tan nát và dân tộc VN đã xác xơ. Trên mặt trận vẫn chưa phân thắng bại, một giải pháp đạt được tại hội đàm Ba Lê để chấm dứt chiến tranh vẫn là một điều lý tưởng và có thể thực hiện được.



Cần cứ vào diễn tiến của tình hình với nhiều yếu tố khiến người ta có thể tin tưởng rằng cuộc hội đàm Ba Lê sẽ thành tựu. Xét về piương diện hình thức những điểm sau đây đáng chú ý.

— Giọng điệu của hai bên qua phiên nhóm 150 và 151 bớt gay gắt, bên nào cũng hứa hẹn cứu xét đề nghị bên kia.

— Cuộc mật đàm gần đây giữa Kissinger và Lê Đức Thọ đã kéo dài trong 6 tiếng đồng hồ và hai bên đều đồng ý không tiết lộ chi tiết của cuộc gặp gỡ. Tuy phát ngôn viên tòa Bạch Ốc không tiết lộ chi tiết về kết quả của cuộc mật đàm nhưng dù luận lại dày đều tin tưởng là viễn ảnh tiến triển trong cuộc thương thuyết để chấm dứt chiến VN hiệu quả thuận lợi.

— Nixon, Kissinger và Thọ đều nghĩ rằng mỗi bên sẽ còn thảo luận nghiêm chỉnh.

— Những phiên họp mật đàm sẽ được công bố một nửa.

(Từ 4.8.68 đến 5/72 các cuộc mật nghị hoàn toàn bí mật)

Về nội dung các lý do sau đây cho thấy một giải pháp thương thuyết sẽ đạt được vào cuối năm cần cứ vào các biến chuyển quốc tế cũng như tình hình quân sự ở Đông Dương cùng với cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.

Đối với Tổng thống Nixon đạt được một giải pháp chính trị từ nay đến ngày 7/11/72 là một điều lý tưởng cho cuộc vận động tuyển cử để giúp ông ngõilai bốn năm nữa tại Tòa Bạch Ốc, một giải pháp như thế sẽ giúp ông đánh bại McGovern một cách dễ dàng, điều này có lẽ Tổng thống Mỹ đã lưu ý và sẽ thực hành.

— Bắc Việt có thể đòi hỏi thêm một số nhân nhượng của phe bên này và cũng sẵn sàng nhân nhượng một vài diêm để hai bên có thể tiến tới một giải pháp tốt đẹp. BV cũng nghĩ đến sự nguy hiểm sau ngày Tổng thống Nixon đắc cử mà chưa đạt được giải pháp cho vấn đề VN.

— Sau hết là sự thất bại phần nửa trong cuộc tấn công của họ vào miền Nam gần 4 tháng qua cùng những sự tàn phá do cuộc tái oanh tạc và phoug tỏa của Mỹ. Thêm vào đó sự cải thiện bang giao Mỹ-Nga, Mỹ-Trung Cộng ngày một tốt đẹp, sự ủng hộ của các nước cộng sản đòn anh không còn nhiệt thành nữa nên Bắc Việt buộc lòng phải có thái độ mềm dẻo để đạt đến một thỏa hiệp trong lúc này may ra họ còn được một cái gì sau mấy mươi năm chiến tranh hơn là họ sẽ không được gì nếu Nixon đắc cử nhiệm kỳ tới

Từ những dẫn chứng trên cho ta một sự lạc quan và hy vọng hòa đàm Ba Lê về Việt Nam sẽ có cơ thành tựu và sẽ có tiến bộ rõ rệt vào những phiên họp tới để sớm chấm dứt cuộc chiến dài bi thương này.

NGUYỄN NGỌC BIÊN



NGÀY VỀ QUẢNG TRỊ

Viết cho những chiến sĩ Dù,
TQLC — Riêng cho Bích, Trần
Lãnh Tử TD8/Dù. (TR.T)

Quảng Trị ơi
Điệu kèn đồng chiều nay rộn rã
Nhạc quân hành vang dội trong sương
Những đứa con Việt Nam
Say sưa làm lịch sử
Đang trả về dựng lại quê hương
Trên bước đi những đoàn trai trẻ
Muôn tinh hồn hồn cẩm réo gọi
Thật u buồn, Quảng Trị xót xa !

Quảng Trị ơi
Đoàn con yêu đã về cố quận
Xác quân thù mây chảy đầy sông

Xương đồng bào phơi trăng cánh đồng
Ôi tang thương
Chất ngắt một trời mưa hạ !
Bao u sầu, hồn ta mênh mông
Bước ta đi rã rời qua phố
Chiến thắng rồi sao ta đau khổ ?
— Ôi còn đâu làng mạc quê xưa ?
Còn đâu nữa ! Quảng Trị ơi, còn chi nữa
Những đêm trăng xa xăm ngày cũ
Ánh đèn dèm soi bóng Hân Giang
Chùa dây lấp lóp hoang tàn
Trong ta rộn rã, muôn vàn nhớ thương
Đau nhung con đường
Xưa đi ngày hai buồm
Ôm mộng mơ thêu dệt mối tình đầu
Có những con đường thao thức suốt đêm thâu
Đam mê nhớ
Một thời em áo trắng
Còn đâu nữa giọng hò xa vắng
Những đò phiêu Cam Lộ đi về ?
Đau nhung chiều vang bóng xế
Tiếng chuông chùa Ái Tử dong đưa ?
Nhớ thương, nhớ mấy cho vừa !

Ta vẫn bước
Bước hoang khắc nẻo
Từ Gio Linh điêu tàn khô héo
Đến rừng thông Gia Lăng buồn đau
Người mẹ già ngày xưa, giờ đâu ?
• Mẹ ơi nấm tháng giải đầu
Xác thân của mẹ chân cầu nào đây ?
Quảng Trị ơi, thương nhớ ngắt ngãy
Tang thương chất ngắt sầu đầy con tim

Ta vẫn đi
Hoàng hôn gợi nhớ
Bước không hồn, chợ Sái hoang lieu
Bến xưa, còn đấy đồ hiếu
Người xưa đâu thấy, sóng triều khóc than
Đây, quê em Bồ Bát
Đà mắt ridl, những tiếng Nhật khoan
Những điệu hò tình tứ

Em ơi, bây giờ viễn xứ
Lặng ru nào gọi nhớ quê xa !
Đây Vĩnh Định, sông đào vương vấn
Nhớ người tình bé nhỏ bên sông
« Hãy giờ cô bé rày còn không
Hay em đã ngủ trên đồng Diên Sanh ! »
Quên không đành, ta quên sao đành
Những ngày vàng bến đò Tân Định
Những đi, về, ngược miền Mai Linh
Ru hồn ta mối tình mong manh !

Quảng Trị ơi
Chiều nay ta về đó
Hai bàn tay nhỏ
Hùng khí ngắt trời
Nối kết anh em !
Ta dựng xây những gì gầy dò
Đề trả thù lũ giặc hung hăng
Cùng nhau dựng lại ánh hoa đăng
Tình đã vẹn đoàn hùng binh qua phố

TRÌNH TOAN
30-6-72



XƯƠNG TRẮNG QUÊ NGƯỜI

ăn sò cho đủ chất vôi
mai đây xương sẽ vụn bồi đất hoang
sữa ngày xưa mẹ đẻ mang
cơm này lúa chín trên đồng quê hương
một đời lịch sử nước non
súng gươm người khác hao mòn thân ta

THANH UYÊN VŨ

AN LỘC QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ

vùng đất chết bỗng bừng sức sống
tôi trở về An Lộc của ngày xưa
tay ghìm súng, mắt rưng rưng lệ nóng
chiến tranh ơi ! dài mãi đến bao giờ ?
từng xác giặc phơi thiêy trên hàng rào phòng thủ

lửa hận thù thắp sáng cõi hồn tôi
những viên đạn reo vang trời hùng khí
tôi trở về An Lộc của tôi ơi !
chiều hôm nay trên đại lộ Hoàng Hôn
xác quân giặc, chất ngút cao thành núi
tôi nhận diện quê hương ngày tôi lớn
An Lộc thuở nào, chờ đò nát tan hoang
mẹ già gục chết trên đường chạy loạn
mắt khói sương rực lửa kinh hoàng
đại pháo giặc, nồ rền vang thành phố
muôn mảnh đạn hồng, gây thương tích quê hương !
từng xác chết, từng xác chết — đồng bào tôi

không tội tình cũng gục ngã đau thương
chiến xa địch, nằm nghiêng ngả dọc đường
thây quân giặc, chân trái chất trong xích xiềng
giải phóng

An Lộc ơi ! thành phố bừng sức sống
chín mươi hai ngày anh dũng giữ quê hương
đêm không còn vang tiếng súng thê lương
trời rực sáng — sáng niềm vui chiến sĩ

DẠ HUYỀN
KBC 4820/ICTCT

DOAN QUỐC SÝ

Nghe đàn

(hay là : Đọc ĐIỀU TRẦN 1972
của Lê Huy Linh Vũ)



Trưa ngày thứ năm 20 tháng 7—
ngày quết hận—từ trên phố về
tôi nhận được tập ĐIỀU TRẦN 1972
của Lê Huy Linh Vũ.

Tôi đọc một mạch như vẫn
thường đọc hoặc nghe những lời
mà do trực giác tôi linh cảm được
ngay đó là những lời kết tinh của
một tấm lòng đã biến thành hoa
hương dương và đá vọng phu. Ý
tôi muốn nói tấm lòng thao thức
hương về dân tộc, đau đầu long lanh
về lẽ tồn vong của dân tộc và tấm
lòng đó có thể hóa đá để còn đó
nhac nhớ mãi mãi, nếu chẳng may
Điều Trần 1972 rơi vào trướng hợp
hầm hố bị bắt hùi như trường
hợp những Điều trần của cụ Nguyễn
Trường Tộ hai trăm năm trước
đây.

Cuốn điều trần (còn là bảo
thảo quay ronéo) gồm năm đề
mục lớn, Từ đại cương sáp
xép thứ tự các đề mục, đến nội
dung trình bày thứ tự từng
đề mục đều cho ta thấy nỗi bất
tinh thần khoa học hợp lý và rất
thực tế của một tấm lòng chân
thành với quốc gia dân tộc nói
chung và với quân lực Việt Nam
Cộng hòa nói riêng.

Chương thứ nhất — tôi cứ mạo
muội mệnh danh đó là «Chương»,
mang tên «Tử Điện Biên Phủ...Đến
Quảng Trị» là cái nhìn tổng quát
một tình hình, là tiếng kêu đau đầu
tiên khi da thịt bị xước nát vì kẽm
gai thực tế. Chiến thuật «phòng thủ
Chu Vi và Điện Đèo» của De Castries
xưa áp dụng tại Điện Biên Phủ
yếu kém như vậy, lỗi thời như vậy
sao tướng Vũ Văn Giai còn đem áp

dụng phòng thủ Quảng Trị? Phải
cấp tốc duyệt xét lại các kế hoạch
phòng thủ và thay đổi chiến thuật
phòng thủ mà nét chính là phải lập
tức «lưu động hóa các đơn vị» để
biến đổi thế phòng thủ yếu kém, cũ
mèm, lạc hậu xưa thành thế «phòng
thủ chủ động, thông minh và hữu
hiệu.

Chương thứ hai «Lâm Thế Nào
Khóa Mồm Pháo địch». Nhất là
pháo của Võ Nguyên Giap, ngày
nay được thực thi một cách cực
kỳ bất nhân, không chỉ pháo vào
quân đội ta mà còn pháo thẳng
tay vào nhau không dấu diếm vào
đám dân tay không nữa.

Và tác giả Điều Trần 1972 nêu
đề nghị, những nét chính đơn giản
hợp lý và hữu hiệu của kế hoạch
khóa mồm pháo địch.

Rồi chương ba : «Chiến thuật
Chiến Lược Nào Tránh Cho Dân
Khỏi Bị Kẹt Giữa Lửa Đạn Chiến
Trường?» Chương bốn : «B-52 Hữu
Hiệu Đến Mức Nào?» Chương năm :
«Tất Cá Cho Tiền Tuyến».

Năm chương đề cập đến năm
vẫn đề nóng hỏi thực tại. Lý trí
sáng suốt nêu những đề tài
trường, nghiêm ngặt những nhược
diểm, dùng sức mạnh uất thối
bung những ưu điểm thành những
vùng hào quang, chân thành và
con đường thẳng đơn giản của
bước đi tất yếu kết tinh. Nhưng
sót sa thay, tiếng nói nhữn phản
chân thành và khẩn thiết không
những không được thông cảm mà
còn bị ngăn chặn không được cho
phiêp hành.

nghị những chiều hướng giải
quyết khác nhau, những chương
trình ngắn hạn và dài hạn của
mỗi giải pháp.

Đã từ lâu, và cho tới ngay bây
giờ, theo sự nhận định của tôi,
người quốc gia vẫn là kẻ bốn bề
thụ địch, trong tay không một tấc
khí giới hay đúng hơn, họ chỉ có
hai thứ khí giới là lòng nhẫn nại
và trí thông minh, lòng nhẫn nại
để chịu đựng, trí thông minh để
biết lúc nào nên cẩn trọng im lặng
chịu đựng (vì có nói ra cũng vô
 ích, chỉ làm giảm mất sức chịu
đựng của mình), lúc nào có thể
cắt lén lời nói.

Và tôi đồng ý tác giả ĐIỀU TRẦN
1972 là lúc này chúng ta có thể cắt
tiếng nói được, tiếng nói ấy chắc
sẽ vô cùng hữu hiệu giúp những
người đương nắm quyền hành đất
nước này làm trọn được nhiệm vụ
lịch sử của họ.

Quả thực bây giờ miền quốc
gia đương ở điểm có khi thế «thừa
thắng xông lên».

Năm 1954, hiệp định Genève
chia cắt đất nước và ngọt mặn
triệu người di cư, đã là một chấn
xúc tác thần diệu để cho miền
quốc gia thừa thắng xông lên. Hai
năm sau — có thể kể từ 1957 trở
đi — Anh em nhà Diệm làm hỏng.

Năm 1963, với cuộc «cách mạng»
lật đổ «Ngô triều» tháng 11, miền
quốc gia lại một phe có được
chất men «thừa thắng xông lên»,
nhưng chỉ mấy ngày sau đó, khi
ông Nguyễn Ngọc Thơ, cựu phó
Tổng Thống Ngô Triệu, dừng bên
cạnh đại tướng Dương Văn Minh
trong cuộc duyệt thành cách mạng
thành tựu thì bông
hoa cách mạng đã
lập tức hiết nguyên hình bông
hoa giấy nhầu nát, nhơ bẩn, và
người ta đã thực sự vứt nó vào
thùng rác từ ngay đó.

Ngày nay với cái đẹp bi hùng
của An Lộc tử thủ; với cái đẹp
kiêu hùng của tái chiếm Quảng Trị
từng khu phố, từng mái nhà, từng
tắc đất, cho đến khi là cờ vàng ba
vạch đỏ của ta được treo sừng sững
bay giữa khu vực cõi thành ngày
25-7 ; với nét «bi-hùng-văn-hoa»
không con thể thấy ở bất kỳ đâu

trên thế giới, ông già 64 tuổi sống
một mình trên 80 tuổi chạy giặc công
sản qua bến đò Mỹ Chánh, Quảng
Trị ; khỏi cần nhắc thêmตรา đến
đoạn đường kinh hoàng Quảng Trị,
thị trấn nhỏ nhoi An Lộc với cường
độ và chính xác của pháo binh
CS rót lên sinh mạng những người
dân hiền vô tội, thì TT Nguyễn Văn
Thiệu quả đã hô lên rất đúng lúc
khiêu hiệu «Thừa thắng xông lên».

Trong lúc tối cao thượng cấp
nêu khẩu hiệu «thừa thắng xông
lên» tiếng nói đơn giản của Điều
Trần 1972 bị bóp nghẹt từ ngay
cấp thừa hành bèn dưới. Kẽ cung



mỉa mai thay ! Nhưng trong cái
rủi có cái may chính vì thế mà Lê
Huy Linh Vũ này ta ý kiến làm
điều trần.

Lúc này chúng ta có thể cắt
tiếng nói được. Tiếng nói vẫn
màn ảo hóa. Biết bệnh đã là
khỏi bệnh một nửa,

Mỗi người sinh ra với
một nghiệp dĩ của mình,
Đi cho trọn đường trần,
làm cho trọn nghiệp ! Ma nghiệp
của Lê Huy Linh Vũ, tôi xin nhắc
lại, rõ ràng là nghiệp của vị thuyền
trưởng (con thuyền điều trần) rồi.

Chỉ xin họ Lê nhớ cho rằng
chúng ta có cả một đội thuyền, mỗi
thuyền trưởng chịu trách nhiệm
con thuyền của mình, mỗi thuyền
trưởng là một tấm kính trũng thu
va kết tinh nhiệt lượng cho từng
ngành minh đảm trách, tất cả các
thuyền trưởng vẫn có thể luôn
luôn hỗ trợ cho nhau, nhưng đừng
vì thuyền trưởng nào nghĩ chỉ
thuyền mình mới là soái thuyền
làm trung tâm cho bốn bề châu
tuan.

Chỉ sợ thiếu nhiệt thành, chứ
nhiệt thành đã có dù như Lê Huy
Linh Vũ thì khó gì mà anh
cẳng có thể, sau đây, thực hiện được một «bộ tụ điện kế
hoạch» uyển chuyển cho mọi giải
đoạn tiến triển cùng thời gian và
đồng thời — sao không nhỉ — cũng
là một bộ dã sử toàn diện.

Cho đến bây giờ, khi giờ, chúng
ta có gì đâu, ngoài lời nói, khi thấy
là nói được. Nhưng một que diêm
có thể làm nén đám cháy rừng, và
cỗ nhân hà chẳng đã nói người có
đức coi cục đất như cục vàng, vậy
đi thì cứ đi cho trọn đường trần,
lam thì làm cho trọn nghiệp !

Tôi thành thật cảm ơn tác giả
Lê Huy Linh Vũ đã gửi tập ĐIỀU
TRẦN 1972 cho tôi (và chắc chắn
là còn cho nhiều người nữa) như
một tiếng dàn giao cho người tri ân.

Để kết thúc bài này và cũng là
để đáp lại tấm thiện tình của anh
Lê, tôi xin sao chép lại đây ý kiến
về đời sống con người nguyên tác
«Mein Weltbild» của Einstein, bản
dịch Anh Văn của Alan Harris, bản
dịch Việt văn của ông bạn già chí
thiết của tôi, anh Lê Văn P

(Xem tiếp trang 55)

HÀNG TUẦN BẠN ĐÃ ĐỌC :

tuần báo ĐỜI

Phát hành mỗi chiều thứ năm

THÌ HÀNG NGÀY BẠN KHÔNG THỂ QUÊN :

nhật báo SONG THẦN



GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

HAI

Người thiếu phụ ngược mắt nhìn Mạnh. Đôi mắt nồng như nàng buồn ngủ.

— Xin lỗi bà... Tôi xin tự giới thiệu... Tôi là Mạnh. Tôi từ Sài Gòn tới Quy Nhơn tìm bà..

Nàng vẫn im lặng, sự ngạc nhiên trong mắt nàng bây giờ chen lẫn khó chịu. Rồi nàng ngoái cổ nhìn sang hai bên như để xem gã đàn ông tên Lầu có nhìn thấy người đàn ông lạ mặt này hay không. Mạnh nói với :

— Bà có phải là bà Thịnh ??

Chàng tránh dùng hai tiếng Kiều Dung, như đó là một danh từ thiêng liêng không thể đem ra nói với người thiếu phụ chơi bời không rẽ tiền mà cũng không đắt tiền làm đang ngồi không thanh lịch chút nào trước mặt chàng.

Tiếng nhạc quá lớn làm người thiếu phụ ughiem tai :

— Ông nói ai ??

Gióng nàng vừa nặng vừa đặc.

— Bà có phải là bà Thịnh ??

Nàng lắc đầu :

— Ông lần rồi. Tôi không phải là bà Thịnh.

— Bà cho tôi biết tên bà ??

Mạnh hỏi một câu thật ngang và vô lễ, nhưng rồi người thiếu phụ không tỏ vẻ gì bất mãn, trái lại nàng như thích thú khi thấy đàn ông lạ tim cách làm quen với nàng. Cách làm quen càng thô lỗ và vô lý chứng nào cảng tỏ ra nàng có sức quyến rũ đàn ông chứng ấy. Làn môi trề của nàng hơi nhè nhẹ lên trong nụ cười nura ché nhao nura tỏ ra cho người lạ biết nàng đọc được tâm địa của y :

— Tên tôi hả ?? Ông hỏi tên tôi làm chi ??

Mạnh ấp úng :

— Tôi cần biết... Thật mà.. tôi cần...

Chàng đã dứt quay lưng vì thấy mình lố bịch và thô kệch quá, nàng bỗng trả lời :

— Tên tôi là Quỳnh...

Mạnh đứng ngây nhìn nàng trong lúc nàng nhìn xuống mặt bàn. Chàng muốn nói nhiều với nàng nhưng không biết dùng lời lẽ gì để nói.

Người thiếu phụ rút điếu thuốc lá trong bao thuốc đeo trên bàn. Trong một cử chỉ thật máy móc, Mạnh làm mà không nghĩ—Mạnh rút chiếc bật lửa

trong túi ra đánh lửa cho nàng châm thuốc. Vành mồi nàng châm lại quanh điếu thuốc và mắt nàng nhìn xuống chiếc bật lửa Dunhill, di vật duy nhất chàng giữ được của người đã chết.

Và ánh lửa sáng lên từ chiếc Dunhill soi vào khuôn mặt người thiếu phụ vừa xưng tên là Quỳnh làm cho Mạnh la lên : « Kiều Dung ». Tiếng kêu đó chỉ là tiếng kêu trong tim chàng, trong hồn chàng, nó không thoát ra khỏi người chàng nên Quỳnh không nghe thấy. Cả hồn lẫn xác Mạnh bàng hoàng, choáng váng vì chàng đã tìm lại được nàng. Những ái thí kệch của Quỳnh biến đi. Trong dây phút ngắn ngủi đó nàng là Kiều Dung. Đúng khuôn mặt nàng, bờ vai nàng, vành môi nàng. Tất cả chỉ to hơn hai năm trước một chút, Mạnh tưởng như chàng đang bắt quẹt cho Kiều Dung hút thuốc trong một nhà hàng nào đó ở Saigon, khi nàng chưa chết, khi chàng đang yêu nàng.

Tuy không nhìn thấy rõ, vì ánh sáng trong phòng ăn có khiêu vũ lâu này mờ tối khi nhạc vũ nổi lên Mạnh cũng cảm thấy làn môi Quỳnh khô héo, lanh da nhiều nếp rán mà làn phấn son dày không che dấu nổi. Nhưng Quỳnh vẫn có nhiều vẻ giống Kiều Dung. Mạnh không thể phân biệt những điểm gì giống, chàng ngẩn ngơ khi được ôm Quỳnh trong tay, được tự do tìm kiếm trên da thịt Quỳnh, chàng có thể biết rõ.

Mạnh vẫn đứng, lunge hơi khom xuống, và Quỳnh vẫn ngồi. Chàng đã được mời ngồi, và nói chuyện đáng hoàng, trang trọng mặc dù chàng là người đàn ông xa lạ chưa từng quen biết với nàng. Hoặc Kiều Dung sẽ chỉ nhìn chàng bằng đôi mắt rất nghiêm trang và chàng đã phải cúi đầu lầm lũi đi.

Mạnh biết rõ hơn ai hết điều bộ cùng ngôn ngữ của chàng lúc đó cũng quê kệch không kém gì Quỳnh — chàng tự biết mình là một anh chàng nhà quê tản tỉnh đàn bà lợ, những gì gọi là lăng mạn, thơ mộng của chuyến đi tìm mơ hồ này đã tan biến — nhưng chàng vẫn phải tiếp tục :

— Quỳnh... Tôi xin lỗi... Cái tên nghe quen quá... Có phải cô... bà Quỳnh mới ở Saigon ra chơi Quy Nhơn không ạ ?

— Thưa không.

Mạnh hỏi gạn :

— Hai năm trước chắc có ở Sài Gòn ??

— Không.

— Sao dấu tôi ??

Người đàn bà nhuộm mắt lại nhìn Mạnh, vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng nặng những bức dọc :

— Ông này hỏi chi kỳ vậy ??

— Khi trông thấy tôi tới...cô đã nhận ra tôi là ai rồi. Tôi biết...cô biết tôi đi tìm cô. Cô giả vờ... Nói cho cô biết không lửa nỗi tôi đâu...

Người đàn bà nháo nhác tìm quanh gã đàn ông bụi con. Mạnh lùi lại, chàng Lồng thấy rõ sự lố bịch vô lý và không cần thiết của mình. Nếu gã đàn ông tên Lầu kia trở lại, chàng sẽ àn nói sao với gã ??

Chàng ấp úng :

— Xin lỗi... Xin lỗi...

Chàng cúi đầu len lỏi qua những hàng ghế bước ra ngoài. Chàng đi như người mất hồn ra khỏi khách sạn và đi lang thang trong các đường phố đèn mờ của thị xã. Khi tới bờ biển, chàng ngồi lên một tảng đá nhìn ra khơi. Biển đen kịt. Ở phía chàng biết có nhà thương phung Quy Hòa, nơi thi sĩ Hàn Mặc Tử mấy chục năm trước đã sống những ngày cuối và đã chết nghèo nan, cô độc, chàng thấy thấp thoáng ánh đèn. Trên núi cao gần đó có ánh đèn. Người Mỹ dựng lên trên đỉnh núi đó một đài phát hình ti vi.

Mạnh tỉnh lại. Chàng sắp xếp lại những sự việc vừa xảy ra và suy nghĩ nên làm gì. Chàng đã tìm lại được người đàn bà có hình dạng giống Kiều Dung. Đó là điều quan trọng nhất. Nàng nói nàng không phải là Kiều Dung, nhưng chuyện đó không can hệ, linh hồn Kiều Dung có thể sống trong thân thể người đàn bà tên là Quỳnh đó mà chính quyền không biết.

Mạnh quyết định ở lại Quy Nhơn. Linh tính báo cho chàng biết chàng sẽ có cơ hội được gần Quỳnh.

Chàng trở về khách sạn lúc 11 giờ đêm, thẫn trí thanh thản và tự tin hơn. Cả một mặt tiền khách sạn giáng đèn xanh đỏ trong xa như nơi có dạ hội. Những người sống trong khách sạn này như không bao giờ ngủ. Mạnh gập lại chú bối phòng qua trên hành lang.

— Nay chú... tôi nhớ chủ việc này...

Chú bối phòng nhếch mép cười và chờ đợi với một vẻ thông cảm. Những ông khách có tuổi ngũ hotel khi có việc cần nhớ đến bối phòng đa số chỉ là việc gọi gái, những người khách trẻ tuổi xông xáo tự tìm lấy. Bối phòng ít khi lấy được tiền của những người khách trẻ tuổi. Chú nghĩ rằng Mạnh cũng sắp nhớ chủ tìm cho một em tốt.

— Cái nhà ông Lầu đó.. Ông ban sáng chủ chỉ cho tôi đó—Mạnh tiếp, giọng bí mật—Ông Lầu ở đây với một cô. Tôi nhớ chủ tìm giúp tôi tên cô ấy là gì ??

Chú bối hơi ngạc nhiên :

— Ông hỏi làm chi ?? cô ấy đâu có « đi khách ».

— Không phải chuyện ấy, tôi muốn hỏi cho biết. Tôi có việc riêng cần biết tên cô ấy. Không phải hỏi để tính chuyện bậy bạ đâu. Muốn gái thì ở đây thiếu gì. Tôi có việc riêng.

Chàng dứt vào tay gã bối tờ giấy bạc. Gã bỏ tiền vào túi nhưng còn nguyên thắc mắc :

— Ông hỏi tên cô đó làm chi ??

— Đã bảo có việc riêng mà. Chủ cứ tìm dùm tôi, không xảy ra chuyện gì rắc rối đến chủ đâu..

— Nhưng làm sao tôi biết được tên người ta ?

— Chú xuống dở sốt khách cù trú ra coi. Thể nào mà cô ấy chẳng phải khai tên tuổi trong số..

Chừng 15 phút sau chú bồi tới phòng Mạnh, chú báo cáo :

— Tên cô đi với ông Lầu là Quỳnh. Lê thị Quỳnh.

— Phải tên thật của cô ấy không? Mạnh hỏi.

— Thật hay không làm sao tôi biết.. Đó là tên cô ấy khai trong phiếu. Chắc là tên đúng với thẻ căn cước.

Mạnh cảm thấy rỗng rãi và hào phóng khác thường, chàng sốt sắng chỉ cho chú điệp viên bồi phòng một tờ giấy bạc nữa.

Ngày hôm sau Mạnh trông không thấy Lầu và cô Quỳnh xuất hiện. Hay là họ đi nơi khác rồi mà chàng không biết?? Buổi trưa chàng gặp chú bồi ở cầu thang :

— Nay.. Ông Lầu và cô Quỳnh còn ở đây không chú ??

Chú bồi đang vội lo một chuyện gì đó, vừa đi vừa gật :

— Còn.., còn.

Tối đến Mạnh lên phòng ăn thật sớm. Chàng ngồi ở do tại khuya. Đêm nay là đêm chủ nhật, dùn nhạc Phi Luật Tân vẫn còn nhưng quang cảnh không được vui động như đèn qua. Mọi người như phải giữ sức để sáng mai bắt đầu một tuần vật lộn tranh sống. Không thấy bóng dáng Lầu và Quỳnh đâu.

Qua ngày thứ hai, Mạnh lảng vảng cả buổi sáng tối trưa ở phòng tiếp tân và cửa khách sạn. Vẫn không thấy bóng dáng Quỳnh đâu cả, Lầu cũng không thấy. 1 giờ trưa, chú bồi phòng quen của chàng tới xem hầu hạ khách, chú ghé đến nói nhỏ với Mạnh :

— Ông Lầu đã bỏ đi rồi..

— Đi đâu?

— Không biết ông đi đâu.. Cô Quỳnh còn ở lại nhưng coi bộ.. nguy lâm..

Mạnh ngạc nhiên :

— Sao lại nguy?

— Nguy vì bị ông Lầu bỏ rơi.. Ông ấy đi đê mặc cho cô Quỳnh ở lại. Cô ấy không biết là ông ấy đi.. Nguy là không có tiền trả tiền phong. cả tiền ăn đam cũng không có lầm a.. Ở đây thường xảy ra những vụ bỏ rơi như vậy.. Nhiều cô bị bỏ rơi khóc đèn thương hại. Cô có hết nhẫn tiền ở lại làm gái chơi luôn..

— Phòng cô Quỳnh số mấy?

— Số 11. Từng nhất nè..

Từ chỗ đứng Mạnh nhìn theo ngón tay chỉ của gã thấy cánh cửa phòng đóng kín. Chàng đi thẳng tới đó và gõ nhẹ lên như cánh cửa người quen từng ra vào phòng này :

— Ai??

Tiếng người đàn bà hỏi ra. Chàng đáp :

— Tôi. Tôi là Mạnh.

Quỳnh mở cửa, Nàng bận chiếc áo ngủ theo kiểu đầm, như cái robe rộng hở vai và ngực. Chiếc áo cũ và mỏng, phông tối và Mạnh vẫn nhìn thấy da thịt nàng ở dưới lán vải.

Nàng có vẻ vẫn còn nằm dài trên giường vào giờ này, dường như nàng khóc, đôi mắt đỏ và húm húp. Nàng như không ngạc nhiên gì hết về chuyện Mạnh vào phòng nàng. Nàng như quen làm với chuyện tiếp đàm ông lạ trong những bộ y phục hở hang này. Nàng quay vào nằm sấp xuống chiếc giường bừa bộn mền gói.

Mạnh nhe bước đi tới :

— Tôi nghe nói.. nói.. me-sử Lầu đó.. bỏ cô ở lại đây một mình. Phải không?

Quỳnh không đáp, nàng chứng thực lời người ta nói là đúng bằng cách thút thít khóc. Bờ vai trắng những thịt của nàng rung động.

Mạnh thở ra một hơi dài. Dây phút ấy chàng như thoát được một tai nạn lớn : chàng đã tìm lại được Kiều Dung. Người đàn bà này, Lát kè tên trên cẩn cước của nàng là gì, đúng là Kiều Dung cũ, chàng. Kiều Dung, người đàn bà chàng yêu thích, đã từng lừa dối chàng. Nàng biết chàng yêu và biết nếu nàng chết, chàng cũng không thể sống. Vì nàng từng hứa sẽ không tự tử. Va cuối cùng nàng đã nhảy từ tháp chuông xuống. Xong, cuối cùng chàng cũng tìm lại được Kiều Dung.

Cuối cùng, chàng tha thứ cho nàng, như tất cả những người yêu chân thực trên cõi đời này vẫn tha thứ cho người yêu, bằng giọng nói dịu hiền, âu ái, pha lẫn âm thanh vui sướng, chàng nói :

— Để cho hắn đi. Việc gì phải buồn rầu. Đã có tôi.

Quỳnh ngồi lên khi Mạnh ngồi xuống giường khuôn mặt loang lổ phấn son của nàng chan hòa nước mắt, nàng la lên :

— Đừng.. Mạnh..

Nàng đặt hai tay lên ngực chàng như để đập chàng ra.

Một sức mạnh vô hình nào đó đẩy chàng cho họ lấy nhau. Chàng như vồ lấy một ảo ảnh, nàng như chịu thua trước một cảm giác quá sức chống cự. Trong phút say sưa, Mạnh nhận thấy với tiếng kêu thảm thiết, Quỳnh giống hệt Kiều Dung.

Nếu có nhận thấy, Mạnh cũng không lấy làm lạ. Vì lúc đó chàng ôm Kiều Dung vừa tìm lại được của chàng.

(CÒN TIẾP)



cười đỡ buồn

• CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG sưu tầm

Dụng cụ hành nghề

Quan tòa nghiêm khắc hỏi bị cáo :

— Nhán viên công lực bắt được dụng cụ đánh xóc đĩa trong phòng anh, vậy mà anh vẫn không chịu nhận tội đánh bạc??

Bị cáo vẫn cương quyết :

— Thưa quan tòa, tôi không hề đánh bạc.

Quan tòa cao giọng :

— Ngoài tội đánh bạc ra, anh còn can tội khai man nữa. Dụng cụ dùng để đánh bạc sờ sờ ra đó, anh còn chối nữa sao??

Bị cáo nhún vai :

— Thưa.. nếu cứ bắt được dụng cụ là có tội thì ngoài tội đánh bạc ra, tôi còn can tội hiếp dâm nữa.

— Như vậy là anh cung khai thêm tội hiếp dâm phải không?

— Thưa.. tôi không hiếp dâm nhưng tôi cũng có dụng cụ..

Địa ngục

Một anh suốt đời ăn chơi bậy bạ đến khi chết plải xuống địa ngục. Thoạt đầu, anh này cũng ngán sợ địa ngục lắm xong khi tới nơi anh thấy cảnh vật và người cũng y hệt như ở trên trần. Anh được quý sứ đưa vào một quán rượu. Ở đây anh thấy có nhiều bợm nhậu đang tụ tập. Mỗi bợm nhậu được ngồi một bàn, trên bàn có chai rượu và một em nữ chịu dãi ăn bận hở hang, khêu gợi ngồi cạnh:

Anh mới già nhập địa ngục bắt chuyện với một anh đã ngồi sẵn trong quán rượu :

— Hồi còn sống, mình cứ sợ địa ngục. Nhưng bây giờ xuống địa ngục thực sự, mình thấy sống được lắm chứ..

Anh kia thở dài :

— Cậu đừng có tưởng bở..

— Tưởng bở gì?? Anh mới xuống hồi lại. Anh ngồi đây với một chai rượu trước mặt, một em bé ngồi bên, anh còn muốn gì nữa??

— Cậu phải biết chai rượu này có một cái lỗ ở đít..

Anh mới xuống địa ngục nhắc chai rượu lên coi, quả nhiên thấy chai rượu thủng tròn thít, tức là bên trong không có rượu, chỉ có cái vỏ chai bày chơi vây thôi. Nhưng anh vẫn còn lạc quan :

— Chai rượu có lỗ thì đã sao?? Minh còn có thể vui được với em này..

Anh nhe khóc nức lên :

— Cậu vẫn chưa biết hết.. Chai rượu có lỗ nhưng em này lại không có..

Ham lầm

Chuyện này xảy ra ở bên Mèo :

Ông mục sư trẻ tuổi bí đè tài lầm bài giảng để nói với tín hữu trong buổi lễ chủ nhật. Ông bàn với cô vợ trẻ và vợ ông để nghị ông nói chuyện về thể thao và những lợi ích của thể thao. Mục sư phản đối là ông không biết gì nhiều về thể thao, vợ ông chỉ cho ông thấy cái bàn ping pong kê trong vườn nhà và bảo ông cứ đem chuyện đánh ping pong ra nói là cũng đủ hết giờ.

Mục sư đồng ý, nhưng đến chủ nhật, bà mục sư bỗng bị cúm nên không tới nhà thờ nghe ông chồng giảng được. Cũng tới chủ nhật, ông mục sư thấy rằng đè tài thể thao nói về ping pong không hấp dẫn chút nào, ông bèn chuyển sang nói về đè tài yến dương và hạnh phúc vợ chồng v.v.

Sáng thứ hai, bà mục sư khỏi cúm, đi chợ, gặp mấy bà bồn đảo. May bà này ca ngợi bài giảng hôm qua của ông mục sư :

— Hm qua tiếc quá bà không dì nghe ông giảng.. Không biết ông lấy tài liệu ở đâu ra mà đổi dào đến thế..

Bà mục sư vẫn yên trí ông chồng mình hôm qua giảng về thể thao và ping pong, cười khiêm nhường :

— Thưa.. Về trớ đó thi nhà tôi ham lầm. Các bà không biết đấy chứ ông ấy chơi giỏi lắm a.. Có người chơi là ông ấy chơi lóc cóc cả ngày cả đêm cũng được..



ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

CHIẾN TRANH

Một người không tên tại chiến trường Kontum

Tối Kontum 11 ngày sau trận Cảnh khốc liệt nhất mà cũng vẹn vang nhất của chiến đoàn 44BB tại căn cứ Neotar hôm 14 tháng 4 tôi gặp được đại tá Trần Quang, Tiểu Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 44BB vừa được đặc cách tại mặt trận này trở về BCH T1/TSĐ22. Đang lúc kề cho đại tá nghe về sự ca tụng của báo chí và dài phát thanh ngoại quốc về trận đánh để đời của 2 tiểu đoàn Thần Ưng và Hải Ưng thuộc Trung đoàn 44 đêm 14 rạng 15/4 hạ 11 chiến xa giết 300 tên thi thiêu Tá NGÔ VĂN XUÂN trung đoàn phó buộc vào.

Tôi ngồi ngang đến xúc động, tôi không thể tưởng tượng được một sự thay đổi ghê gớm đến thế. Thiếu Tá Xuân chúng tôi vẫn đặt thêm mội biệt hiệu Xuân mập bảy giờ người già khờ. Đôi mắt sâu hoắm đến thất thần. Với một người đã già sẵn, một sự thay đổi như vậy sẽ không có gì đáng nói, nhưng với một thân hình bộ pháp thay đổi như vậy tất nhiên sẽ làm cho người đối diện phải thắc mắc thật nhiều.

Tuy không trực tiếp hỏi Thiếu Tá Xuân về sự kiện này, nhưng tôi bắt đầu hỏi người chung quanh. Một bá sĩ quan ban 3 cho biết:

Chinh cái đêm 14 rạng 15/4 và rong rã một ngày sau đó, Thiếu Tá Xuân đứng chong chong trên mèng hầm với một cái máy PRC 25 để điều động. Trời mưa tầm tã ông ướt sũng, nhưng không hề xao động hầm đang khi các đứa con đang nòng liên miên phía trước, đến nỗi vài ông bá sĩ quan hoặc người mang máy luân phiên cầm bảm đỗ che đầu cho ông, và cứ thế hơn 48 tiếng đồng hồ ông đứng ngoài trời mưa. Sau này gặp lại Thần Ưng, Hải Ưng, Hải Âu và Ô Biển là 4 đứa con lớn của TĐ

họ cũng điều xác nhận Thiếu Tá Xuân trực may 24/24.

Mì thực vậy trong những ngày khốc liệt kế tiếp tại chiến trường Kontum bắt cứ giờ phút nào các đứa con gọi về tôi đều nghe tiếng ông cầm máy với danh hiệu Bá Hoa.

Phải nói rằng Bá Hoa đã giúp Quy Linh (Trung Đoàn Trưởng) một cách tận tình và hiệu quả. Tiếng nói của Bá Hoa có sức trấn an và làm cho các đứa con bình tĩnh chiến đấu. Chính chúng tôi đã được đơn vị trưởng Thần Ưng, Hải Ưng cho biết đang khi đang trận rạng 15/4 hạ 11 chiến xa giết 300 tên thi thiêu Tá NGÔ VĂN XUÂN trung đoàn phó buộc vào.

Quy Linh và Bá Hoa như có một sự sắp đặt từ xa xưa nên bồ túc cho nhau an khớp và kỳ thú. Thủu được mấy cuốn băng điều động của Quy Linh và Bá Hoa trong những ngày soi động nhất tại chiến trường Kontum thèm vao chứng kiến tại chỗ về cảm tình của quân nhân các cấp đặc biệt dành cho ông, chúng tôi nghĩ: kể đến các chiến thắng với các đơn vị trưởng tại chiến trường sôi động này mà không kể đến những cấp phó đã giúp cấp trưởng đặc lực như trưởng hợp Thiếu Tá Ngõ Văn Xuân trung đoàn phó là một sự vô cùng thiếu sót.

Giờ đây Quy Linh như một cây sậy hiện còn nằm sót liền miên tại Ban Mè Thuộc sau những ngày chịu đựng đói hầm cõm sây thì Bá Hoa sau 15 ngày tạm nghỉ vì đạn pháo kích của địch trúng gối khi đứng trước công thành ĐAKPHÁ để điều động các đứa con tiến chiếm Bệnh viện 2 Dã Chiến, nay Ông trở lại chiến trường để tiếp nối nhiệm vụ của Ông.

Giờ đây cấp trên của Ông cũng đã được ân thưởng, cấp dưới của Ông cũng đã được vinh thăng. còn Ông vẫn cấp bậc cũ, nhưng lại chiếm trọng cảm tình sâu đậm và

nồng nàn nhất của Sĩ quan và Binh sĩ dưới quyền chính là những an ủi tình thần cao quý nhất mà chúng tôi trọn tình dành cho ông.

(LÊ HỒNG ĐỨC K.B.C 4893)

KINH DOANH

Dự Hội thảo phải đóng tiền

Trong các nền kinh tế đang phát triển, vai trò của các quản trị viên thường hay bị bỏ quên, nhất là ở Việt Nam trước đây. Người ta thường chỉ chú trọng đến vai trò các nhà tư bản bô vốn, các chuyên viên kỹ thuật, và cơ sở, phương tiện máy móc.

Nhưng kinh nghiệm các nước tiên tiến cho thấy chính các quản trị viên xí nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong công cuộc phát triển của xí nghiệp, và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xứ sở.

Trong tuần trước, một cuộc hội thảo hữu ích đã diễn ra để các quản trị gia học hỏi lẫn nhau.

Hơn 250 quản trị viên của các công ty kỹ nghệ và thương mại tại thủ đô mà phần đông là các vị tổng Giám đốc, Giám đốc và các chuyên viên trong ban quản trị đã tham dự khóa hội thảo về «tiết giảm giá phi trong lãnh vực kỹ nghệ và thương mại» do Hội Quản Trị Xí Nghiệp Việt Nam tổ chức vào hai ngày 19 và 20-7-72 tại hội trường Hoàn Mỹ.

Trong buổi buổi thảo luận các thuyết trình viên và hội thảo viên lần lượt đi sâu vào mười đề tài. «Vai trò của ban Giám đốc trong việc quản trị giá phi kỹ nghệ, Quản trị giá phi tồn kho và sản xuất, huấn luyện và tăng năng suất công nhân, bảo trì và cải tiến phẩm chất, Bảo toàn tài sản tối quan trọng và hoạch định cho trường hợp nguy cấp, vai trò của Chủ tịch tổng Giám đốc trong việc điều khiển xí nghiệp giữa nền kinh tế chiến tranh, Quản trị băng mực

tiền. Xác định mục đích tiết kiệm giá phi của công ty và do lường kết quả, chọn lựa cấp quản trị có quan niệm rõ ràng về giá phi, tiết kiệm giá phi hành chính và hoạch định ngắn hạn». Các thuyết trình trên là những quản trị gia đang thực sự làm việc, đang hoạt động trong các ngành kinh doanh và họ đang thành công. Đây là dịp để cho các quản trị gia trao đổi kinh nghiệm và kinh nghiệm trong các vấn đề kinh doanh trong việc tiết kiệm giá phi trong các ngành. Mục đích là giúp cho giới chủ nhân giàn bởi chi phí để thu hoạch nhiều lợi tức hơn. Hầu hết tiến phương cách quản trị và cải tiến cơ xưởng.

Các hội thảo viên đóng tiền để HQT XNVN tổ chức khóa hội thảo, đây là lần đầu tiên tại VN một khóa hội thảo mà các tham dự viên phải đóng lệ phí, nhưng số người tham dự lại đạt đến con số kỷ lục. Số dĩ như vậy là vì trong khóa hội thảo này đã đề cập đến những vấn đề làm ăn, thật sự bổ ích cho họ trong việc quản trị cơ xưởng, học hỏi thêm kinh nghiệm.

Cuộc hội thảo này nằm trong khuôn khổ và mục đích của HQT XNVN, ra đời cách đây ba năm, mục tiêu của hội bắt vụ lợi và phương châm của hội là «Quản Trị giỏi, Quốc gia giàu mạnh». Theo thường lệ, trong thời gian khoảng ba hay bốn tháng HQT XNVN đứng ra tổ chức hay hợp tác cùng các cơ quan và các hội khác để tổ chức các khóa hội thảo liên quan đến các vấn đề kinh tế, tài chính tại VN.

Tất cả hội thảo viên đều có nhận xét là khóa hội thảo thật bổ ích, sát thực tế và mong mỏi được tham dự những khóa hội thảo tương tự trong tương lai.

UYÊN LONG

CHUYỆN LẠ Những con tem lậu

Các phi hành gia không gian vẫn được coi là thần tượng của người Mỹ, một thứ anh hùng dân tộc mới! Nhưng các chuyện «làm ăn lậu» mới đây có thể làm uy tín của họ sút giảm, và thần tượng bị sụp đổ.

Năm 1965 đã có chuyện phi hành gia John W. Young mang lậu một khúc bánh mì thịt lên phi thuyền Gemini 3 để ăn lén lút, vì sợ không nuốt trôi các món ăn «chứa hợp». Trời năm 1971 lại có chuyện các phi hành gia của chuyến bay Apollo 14 mang lậu những huy chương theo bên mình khi bay lên mặt trăng, khi mang về thì các huy chương này đều có giá và có thể dùng riêng để kiếm lời.

Năm nay người ta lại khám phá ra vụ các phi hành gia Apollo 15 phát hành tem lậu!

Trong chuyến bay này, ba phi hành gia Scott, Irwin và Worden được phép đem 232 bao thư dài ten kỷ niệm lên mặt trăng, nhưng họ đã lén lút mang thêm 400 bao thư khác để về bán kiếm lời. Cuộc điều tra cho biết nguyên ủi vụ như sau :



Nhưng Eiermann vẫn đề nghị các phi hành gia mang thêm một số bao thư nữa, hứa hẹn rằng với 100 bao thư mang lậu thêm, Eiermann sẽ tổ chức quyên góp một số tiền bảo trợ cho con cái của mỗi phi hành gia là 7000 mỹ kim (3.000.000 bạc VN).

Thế là ba phi hành gia lén lén mang theo 400 bì thư trên phi thuyền. Họ đã mang dư 300 bì thư so với đề nghị của Eiermann, có lẽ để đem bán riêng kiếm lời.

Sau chuyến bay trở về, Scott gửi 100 bì thư cho Eiermann. Ông này bay qua Stuttgart, Tây Đức, trao số bao thư cho một nhà buôn tem người Đức là Herman E Sieger.

Nhà buôn tem bán các bì thư đó cho các khách hàng sưu tập tem với giá mỗi bì thư 1500 mỹ kim (hơn 600.000 bạc VN).

Biết vụ bán bì thư này sẽ tiết lộ, các phi hành gia sợ tội vi phạm qui tắc của NASA, bèn từ chối không nhận số tiền 7000 mỹ kim hứa hẹn bảo trợ cho con cái của họ nữa. Rút cục họ không được hưởng một xu nào cả.

Trong khi đó thì nhà bán tem Sieger đã kiếm được 150.350 mỹ kim nhờ 100 bì thư trên (hơn 631 triệu bạc VN). Sieger chia cho Eiermann bao nhiêu thì chưa ai rõ.

Mặt khác, nhiều nhà buôn tem ở Mỹ cũng cho biết đã mua những bì thư khác kỷ niệm chuyến bay Apollo 15 với giá 600 Mỹ kim (250.000 bạc VN và bán lại 1000 mỹ kim một chiếc 425.000 bạc VN) lãi mỗi bì thư gần 200 ngàn bạc VN.

Tổng kết lại, số 632 bì thư mang theo chuyến bay Apollo 15, có 109 chiếc đã bán ở Âu Châu, do Sieger, 172 chiếc được các phi hành gia đem tặng bạn bè thân thuộc, con em quan NASA tịch thu lại được 358 chiếc.

Có hai em bé nữa không biết biến đi đâu.

Hiện nay phi hành gia Irwin đã rời cơ quan NASA, Wodden và Scott còn làm việc nhưng chắc sẽ không có dịp bay nữa!





PHIỀU

TÊ ĐÊ

Những đêm này thành phố có trăng.

Trăng có quầng vàng. Những người con gái tông quầng mát bằng bút chì để đi chơi với người tình hoặc chẳng đi với ai. Không đi với ai thì đang đi săn hoặc đang bị săn, được săn.

Có nhiều người đàn bà không có quầng mát nhưng vẫn có quầng. Chiến tranh tô quầng cho họ.

Những quầng mát nhớ chồng ngoài mặt trận.

Những quầng mát khóc chồng mới gục ở Au lộc, Kontum, Trị Thiên.

Max Factor đèn đau.

Con đường mà anh đi... Hồi người tình Trung Vương... Hồi người tình Gia Long... Hồi người tình Văn Khoa... Hồi người tình chấm, chấm, chấm.

Tôi không đi con đường này. Đường về nhà tôi đi qua cuối đường Đoàn Thị Điểm. Tôi thường thấy những người đàn bà không tô quầng mát bằng bút chì Max Factor. Nhưng họ có quầng mát. Phải đặt tên con đường này là đường Gò Phu. Họ đi lanh 12 tháng lương cuối cùng của chồng.

Cuối đường này có viện ung thư Việt Nam
Chiến tranh này là ung thư.

Phải lập một viện Đau Khô Việt Nam.

Phải thêm một môn mới cho Đại học Văn khoa.
Đó là môn Đau Khô Học Việt Nam.

Con đường mà tôi đi đến trường dạy học treo đầy sọ người.

Những cái đầu lâu đen. Những bảng vẽ sọ người

bảng sơn đen treo trên những trụ điện Đa - Nhím dọc theo xa lộ. Bảng đẽ : Nguy hiểm.

Bom, đạn, hỏa tiễn, phi cơ, xe tăng, tung tiền côn nguy hiểm hơn trụ điện.

Người ta có thủa sọ thường dân vô tội, sọ linh đê treo trên trụ đê.

Hãy treo những đầu lâu trên chiến trận đê người ta nghĩ tới Hòa Bình.

Hãy mang những đầu lâu thay vì những tập tài liệu sang Paris đê nói chuyện hòa đàm.

Hãy dựng một đài kỷ niệm kết bằng đầu lâu thật đê người ta biết thương yêu nhau hơn và cùng sống.

Chúng ta đang tham dự trò chơi lớn. Đó là trò chơi mắt mèo. Như một con bạc không bao giờ cùi

Chỉ ù tai. Ù tai vì tiếng động của văn minh, ù tai vì bom đạn, ù tai vì những bài diễn văn, ù tai vì các lời tuyên bố, ù tai vì những bích chương, ù tai vì banderole.

Ù tai thì ù hồn.

Ngôn ngữ Việt thật tuyệt. Ù bài và ù tai. Bạn ù kiều gì trong đời?

Chiến tranh còn thi Tô Bia, Đức Bảo giàu lớn và các sinh viên Y khoa có sọ người thặng dư để học. Và như vậy thì:

Tôi ghé trạm sảng shell đê tiếp máu cho xe. Bình thủy tinh bơm sảng ngắn dần. Tiền ngắn dần và sự sống cựu dần.

Tiền thi Mioi : Chính phủ khoái phát lương Mioi.
Tiêu thi Maxi,
Tôi nhìn thấy bảng quảng cáo :
Yêu xe là yêu Shell.
Tại sao công ty Shell không quảng cáo :
Yêu anh là yêu xe.
Yêu xe là yêu Shell.

Một hôm giảng tiếng Anh trong English for Today, có tiếng shell là vỏ sò. Tôi con nít hỏi tôi tại sao hẵng xang lại lấy hiệu cái vỏ sò. Tôi lắc đầu vì lười đến hẵng Shell hỏi : Chẳng lẽ lại giáng liều là sò thì hấp dẫn (theo cái nhìn của người Việt Nam) Nhưng giải thích như thế thì chạm đến cái Sex. Hơn nữa một giáo sư không có quyền bíp học trò. Một chánh khách thì có quyền bíp. Thí dụ ubur tiến sĩ Kissinger có quyền bíp là ông bí :

Tào Tháo đuôi.

Tào Tháo thì là đồng bào của Mao.

Có tin : Mao trạch Đông bị bệnh nan y. Ông hút thuốc quá nhiều.

Có anh bạn nói tếu : Phe chống Mao tung tin đê Mỹ không bán được Salem, Winston, Pall Mall, Vì cứ tưởng tượng mỗi người dân Trung Cộng hút một điếu thuốc một ngày thôi, Mỹ sẽ thâu đô la cao như nhà chọc trời ở New York. Và như thế thì :

Nữ Thần Tự Do sẽ mỉm cười.

Đẹp hơn nụ cười của Mona Lisa,

Ông Nixon sẽ mỉm cười.

Đẹp hơn nụ cười đầu đời với bà Nix.

Tôi gặp người họa sĩ đó lần đầu tiên trên Đà Lạt.

Anh ít nói và mặt thì mỉm hút ở một nơi nào.

Somewhere my love ?

Tôi hỏi anh :

— Sao anh không đem chị theo với các cháu ?

Anh trả lời :

— Vợ tôi quê ở Washington !

Tôi tưởng anh lấy vợ Hoa Kỳ vì anh nói với một giọng thành thật, nhưng khi tôi quay sang nhìn hai đứa con anh, một trai, một gái, thấy không có một nét lai nào, và tôi biết anh nói tếu. Tếu có chất đau Charlot.

Linh kề.

— Tôi mời nàng đến xem tôi vẽ tranh, hồi nàng còn là học sinh. Nàng đẽ với tôi thường mặc áo trắng. Nàng làm thơ được lầm anh ạ. Nàng đến khoe tôi những bài thơ nàng làm. Tôi thì vẽ tranh cho nàng xem... và cũng đẽ kiếm tiền. Tôi thuê một căn gác nhỏ... cạnh đường xe lửa. Có nhiều lần tôi hồn nàng, căn gác rung lên khi xe hỏa chạy qua. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy tôi rung và cảm thấy rõ nàng cũng rung. Tôi ít khi bàn được tranh và nhiều khi phải ăn chuối trừ cơn. Hồi đó chuối rẻ lắm anh ạ.. Rồi nàng đến dọn dẹp cho tôi và cũng ăn chuối trừ cơn. Rồi tôi lấy nàng vì tôi nghĩ nàng

sẽ là người vợ lý tưởng vì biết nhịn nhục... chỉ có chuối. Nhưng sau khi có con, tôi tùng kinh khủng. Linh Mỹ chỉ mua thứ tránh mà mình không vê nổi. Thế là nàng theo một kỹ sư Mỹ về Washington...

Hôm rồi tôi đến thăm anh. Nhà anh ở trong một ngôi lợp vừa đủ hai người đi lợt. Chắc hồi xưa anh đã từng đi với nàng song song. Ngày giờ anh đi một mình. Ngõ hẹp rộng hơn.

Anh vẫn túng. Tôi thấy anh vẽ tranh sơn dầu và vẽ toàn hoa. Có một bức anh vẽ một người đàn ông gầy guộc đóng khố, cúi xuống nhặt cùi khô. Hai xương vai nhô lên. Người đàn bà hở ngực. Ngực căng sữa. Đầu con phổ nằm tênh hênh cạnh một cái nón rách. Đầu trời anh vẽ màu vàng bệnh hoạn, màu vàng sốt rét ngã nước. Không phải màu vàng chóe chang troi vui của Renoir, Van Gogh. Tôi hỏi, anh đặt tên cho bức tranh là gì, anh bảo :

— Còn gì cho em.

Tôi nghĩ : Đúng ! Anh chẳng còn gì cho nàng cả. Chắc anh chỉ còn tin thương cho hai đứa con anh.

Nhà anh toàn hoa nhưng hồn anh là những cây gai. Anh bảo tôi thế !

Lúc tôi trở ra ngõ tôi thấy đám trẻ reo vui. Chúng chờ trái hỏa châu rớt xuống để nhặt dù. Những người lính ở trận địa không reo mừng khi hỏa châu rơi. Hỏa châu đẽ soi rõ mắt nhau, mặt nhau đẽ nhám bắn phốt óc, phun máu, toác xương lóc thịt.

Trẻ con thành phố tìm chỗ thả diều. Những con diều màu cuối cùng sẽ chết trên giày điện. Trẻ con nhà quê không dám thả diều mặc dầu chúng có không gian bát ngát trên đầu. Trời đồng quê thi đầy diều Skyraider, Phantom, F5 rồi.

Qua cầu Thị Nghè, tôi qua Viện Dưỡng Lão. Tôi thấy người ta đồ rác ngoài viện. Phải gọi là Viện Rác Người. Già là một thứ rác. Người ta vứt rác người vào một cái nhà có tường rồi đặt tên cho nó là cái viện.

Vao Dưỡng trì Viện Biên Hòa, tôi thấy người ta đang kéo một nữ sinh đẽ nhảy sang một nơi khác. Cố bé bị mấy người đàn bà nhốt chung xé hết quần áo và đánh đập. Những người điên ngồi không nhúc nhích. Những con khỉ câm buồn. Họ đi lang thang và xúm quanh tôi xin tiền, xin thuốc lá.

Tiền và thuốc lá thì cần.

Ở đây như một ốc đảo. Saigon là một sa mạc. Saigon cần ốc đảo, cần một cái hồ, cần một rừng cỏ đẽ làm hòn trú ngụ.

Phải có một ốc đảo cho trẻ con.

Phải có một thung lũng búp bê.

Tôi kêu gọi những cơ quan quốc tế hãy trợ giúp Việt Nam tiền, và vật liệu đẽ biến vườn

Tao Đàn hay một nơi nào đó thành một thung lũng búp bê, trong đó sẽ có hồ bơi, thư viện, phòng chiếu bóng v.v.

Tiếng con VN phải được hưởng những thứ đó.

Từ đường trí viện Biên Hòa, tôi đi ngang nhà máy xi măng Hà Tiên. Tôi thấy một thanh niên ngồi ôm một thiếu nữ trên một chiếc xe Honda. Có và tóc họ rung trong gió. Mặt trời đang lặn sau nhà máy!

Họ quay lưng về phía xa lộ. Có lẽ để tránh mắt người và những xe tuần cảnh xa lộ.

Police Highway Patrol.

Có lẽ họ không ngắm nhà máy. Có lẽ họ ngắm mặt trời lặn và thấy bình minh.



Chỗ nào

Không khí giảng đường đang nghiêm trang, bỗng giáo sư hỏi một em nữ sinh viên trong có vẻ sờn xay :

— Cho tôi biết ở đâu dàn bà có nhiều lông nhất?

Em sinh viên ửng hồng đôi má trả lời khng được. Giáo sư bất mãn tiếp :

— Dàn bà ở Bắc Băng Dương nhiều lông nhất. Có thể mà trả lời cũng không được.

Tôi đi qua một con sông nước đục. Cần bắc ngang mang tên Rạch Chiết. Tôi thấy một người lính cầm súng bắn vào một đám béo. Bèo có hoa tim. Tại sao không đặt tên là cầu :

RẠCH CHẾT

Đêm tôi được mời tới dự tiệc sinh nhật của vợ một người bạn. Nàng thôi tắt 28 nến. Người chồng vặn Volume lớn. Tiếng đàn bà nghe nhỏ hồn. Ray Charles hát thật ấm cõng, ngọt ngào. Một người bạn trong party bảo :

— Tôi vừa đi thăm đệ bát hạm đội về!

Một người bạn cảnh sát bảo :

— Làm đέch gì có đệ bát hạm đội!

Chúng tôi cười rộ. Anh bạn muốn nói đến những chiếc thuyền đậu ở Sông Hương trên đó có các cô gái buôn hương. Đó là ĐỆ BÁT HẠM HỘI. Ở đây có đủ mặt cá: binh chủng. Các sĩ quan đập lật lùn để xuống thăm thiện chí hạm đội này.

Một anh làm Cameraman cho một hãng truyền hình Mỹ kêu :

— Buồn cười đέch chịu được. Cứ mỗi lần VC pháo kích, thi chị em ta trên hạm đội lại kéo vào bờ và hoạt động tưng bừng, tích cực hơn cả Đệ Thất hạm đội của Mỹ.



CHỈ CÂN NHÌN SƠ QUẢ TÔI ĐÃ BIẾT
ÔNG LÀNG GIƯỜI SẮP TRUNG VÔ LÒN.
THÊM ĐÓ !

Cười Cười



— VÀNG! VÀNG TỐI LUÔN LUÔN DƯỚI MAY MẮN VÀ CHÚC
ÔNG MAY MẮN NHƯ TÔI VÀ BÀ XA TÔI



CẤP, NGUY CẤP, BÀ LÒN ĐANG MANG ĐẠI BINH



— A DUNG BẤT CON PHẢI NƠI GƯỜNG
VÀ BÂY GIỜ THÌ CON KHÔNG THỂ LÀM VÌ

VITAC 500
TINH CHẤT VITAMINE C

cần cho
CÁC NHÀ THẦU THAO VÀ CÁC SINH VIÊN HỌC SINH

H TRANG

1000/1974/TT-BTTTT

ca nhạc

HAI BÔNG HOA CỦA SINH HOẠT DÂN CA

NGỌC THANH Hát dân ca ở sân khấu

Trong khóa năm 69, Ngọc Thanh là học viên duy nhất của trường QGÂN và KN tốt nghiệp về hát, thêm cái thu khoa về tốt nghiệp đàn tranh. Ngọc Thanh có thể hát được dân ca của cả 3 miền, qua một «bộ» gồm 3 bài : Chèo thuyền (bắc), Hò nén (trung) và Lý quạ kêu (nam). Ngọc Thanh đã kè một kỷ niệm vui :

— Lần đó Ngọc Thanh đi hát ở Đà Lạt — ở Hòa Bình và trường đại học. Sau khi Thanh hát xong dân ca 3 miền thì một vị giáo sư lên đỗ khán giả biết Ngọc Thanh người miền nào. Phân nửa số khán giả đã la lớn là Ngọc Thanh người Trung, số khác bảo người Bắc. Ông giáo sư bèn mời Ngọc

Ngọc Thanh với cây đàn Tì Ba.



Thanh ra tự giới thiệu một lần nữa bằng giọng... Nam. Khán giả ồ lên ngạc nhiên. Cuối chương trình có một số còn chạy lên xem mặt...

Những người bạn trẻ ở Đà Lạt đã đặt cho Ngọc Thanh biệt danh «người đẹp 3 miền». Phần lớn thư gửi về Ngọc Thanh là do dân Huế viết, được biết Ngọc Thanh giữ mục «Tâm sự chúng mình» trên tuần báo Em. Thật ra Ngọc Thanh dân giả sống thứ thiệt, sinh ở Sóc Trăng.

Hát quân trường, hát cứu trợ

Tên thật Lê Thị Bé, sinh năm 1953, cựu học sinh trường Kiến Thiết gần nhà, bỏ thi tú tài trong năm thi tốt nghiệp nhạc. Từ lúc còn học các lớp trung đẳng ở QGÂN. Ngọc Thanh đã tham

gia rất nhiều vào các ban văn nghệ của các trường đại học để đi làm công tác xã hội và dĩ nhiên có hát sinh hoạt trong những chuyến làm việc đó. Ngọc Thanh đã đi hát đến Đà Nẵng, Nha Trang, Sa Đéc, Long Xuyên v.v.. trong các vụ hát cứu lụt miền Trung, giúp đồng bào nạn nhân chiến cuộc. Gần đây Ngọc Thanh vừa đi bán vé, vừa góp giọng hát trong chương trình văn nghệ cứu trợ đồng bào chiến nạn tại trường Sương Nguyệt Ánh và rạp Đại Quang Chợ Lớn (SV Văn Khoa tổ chức).

Nụ cười luôn luôn tươi tắn và giọng hát ngọt ngào của Ngọc Thanh đã nhiều lần gởi đến các anh khóa sinh các trường Đồng Đức, Quang Trung, Thủ Đức, Võ bị Đà Lạt và trường Quân Y. Tháng 12 năm 71, một lần Ngọc Thanh đã làm

hán giả Kaki rất thích thú khi lên hát bài «Mùa đông của em» lần sau một anh khóa sinh hát bài «Mùa đông của em» viết bởi nhạc sĩ Trần thiện Thanh trong buổi liên hoan mản khóa một tiêu đoàn dự bị SQ và em SVHĐ. Ngọc Thanh cho biết đúng ra bài đó là «mùa đông của chúng ta» do chính Ngọc Thanh sáng tác. Sau đó, trong bài hò Neden hát chung, một anh khóa sinh đứng cùng trên sân khấu cứ chỉ về phía Ngọc Thanh mà rạng... Trai khôn tìm vợ chợ đông, Hú họ koho»!

Mở lớp nhạc Về Nguồn

Trên tivi, Ngọc Thanh đã cộng tác với các chương trình Gió Khơi, Nhạc Việt, Opéra Bùi Thiện, và các chương trình quân đội. Ở kịch thơ, cộng tác với Ban Tao Đàn và Quốc Hoa. Trong vở kịch thơ «trắng mờ biên ải» vừa rồi, Ngọc Thanh đóng một vai không ai ngờ là vai bà già mẹ của Nguyễn thái Học.

Trong thời gian tham gia ban Bách Việt, Ngọc Thanh cho biết rất mến phục các người bạn trong ban đã có nhiều sáng kiến phát huy dân ca dân nhạc nhưng không thích cái không khí trưởng giả của những phòng trà Queen Bee, Đêm màu Hồng chút nào.

Tháng 4 vừa rồi, Ngọc Thanh với Đàm Lan đã mở lớp nhạc Về Nguồn Trước đó Ngọc Thanh đã dạy dân ca và đàn tranh ở trường nhạc Bach, Phượng Ca, QGÂN, Mac ti Nho và Phượng Linh. Được biết Ngọc Thanh đã đoạt giải thưởng đàn tranh của Tổng thống năm 1971. Những ước vọng của người đoạt giải :

— Những năm gần đây nền dân ca dân nhạc đã được chú ý nhiều. Ngọc Thanh mong mỏi mọi người sẽ ý thức nhiều hơn nữa về nền nhạc dân tộc. Chuyên chú và việc dạy nhạc là Ngọc Thanh mong sẽ có nhiều đàn em nối chí, tuy cũng biết là hiện nay có người học đàn tranh chỉ để chơi hay vì tờ mờ.

Trong những ngày tham gia đoàn ca vũ nhạc dân tộc của ông Hoàng Trọng Miên, Ngọc Thanh

đã suýt được một dịp xuất ngoại lưu diễn Đoàn thành lập năm 69, tập dượt rất khổ nhọc, đã trình diễn vài lần được tán thưởng rất nhiều. Nhưng vì tình hình lộn xộn, đoàn ca vũ nhạc này đã mất dịp đem những gì của dân tộc ra mắt nơi xứ người.

PHONG LAN

Kỳ vọng ở nghề dạy nhạc.

Phong Lan tốt nghiệp ở trường QGÂN và KN năm 71 môn đòn tranh, quốc nhạc. Nhưng từ năm trung đẳng đã đi dạy dân nhạc ở trường nhạc Bach, một số lớp nhạc thân hữu và gần đây là lớp nhạc Xuân Vinh cùng lúc tại viện Khoa học Giáo dục. Cô giáo nhạc tuổi mới 20 này đi dạy với tính cách xã hội miền phí đề mong mỏi truyền đạt nhạc dân tộc thôi. Do đó Phong Lan đặc biệt nhắm đến các em cô nhi, đã đến sinh hoạt với các em ở các cô nhi viện Diệu Quang và Lâm tì Ni.

Và để bước hẳn vào nghề dạy nhạc như một ước vọng từ lúc chưa tốt nghiệp, Phong Lan sắp đi dạy ở trường nữ TH Tây Ninh và Hậu Nghĩa.

Phong Lan tâm tình rằng chuyện Phong Lan thích nhất là đi dạy ở một vùng thật xa, thay vì Lan theo nghề ca hát để mong nổi tiếng. Phong Lan không theo khuynh hướng «thà một phút huy hoàng rồi phút tắt...» và đã một lần từ chối lời mời đi đóng xiné.

Thích loại khán giả SVHS

Phong Lan đã xuất hiện trên tivi những chương trình Xuân Vinh, Anh Việt Thu, NCCR và Tòng Quản Trị. Hiện đang cộng tác với ban văn nghệ áo nâu Chiêu Hồi. Đã cộng tác thường xuyên với chương trình Nhạc Việt, Sơn Ca để đi trình diễn ở Đà Lạt, Cần Thơ, Vinh Long v.v.. Ngoài ra, Phong Lan cũng hợp mặt nhiều trong các buổi văn nghệ của Phượng Ca, Nguồn sống và các đại học Văn Khoa, Khoa học nhất là các buổi văn nghệ cứu trợ.

Phong Lan cho biết là thích trình diễn trước khán giả sinh viên nhất :

— Mấy anh SV thường thức ghi nhận nhạc dân ca mà Lan trình diễn rất nhanh. Chỉ cần nghe lại lần thứ hai, thứ ba là mấy anh ấy có thể hát theo. Tuy vậy có một số ông hay là hét xô đầy lám. Lần đi hát trong QT trước SVHĐ, Lan chỉ ngồi im một góc đợi đến lúc ra trình diễn thôi...

Hình ảnh một người phê bình

Tên thật là Nguyễn thị Lang, Phong Lan sinh tại miền Nam. Là con út trong gia đình nên trong sân nhà có bày một kiềng hoa hình con nai và trồng một giò Phong Lan duy nhất (?). Phong Lan cho biết hình ảnh lớn nhất trong tâm hồn cô hiện nay là ba má, gia đình. Bên cạnh đó, một lần Phong Lan đã xúc động sâu xa :

— Một lần sau khi trình diễn, đi ăn cơm nhà hàng thì gặp một anh lính TQLC mù và bị thương ở tay đi bán báo Nặng Thép. Và thêm hình ảnh một ông già mù đi hát dạo nữa. Hai hình ảnh đó đã in sâu vào tâm hồn Lan, không phai nhạt được.

Tuy nhạy cảm vậy nhưng Phong Lan bị bạn bè đặt tên là «người lạnh lùng». Thực ra, theo

Phong Lan chỉ nhận mình là con người bình thản, không thích giao du rộng và rất sợ đời sống loạn của giới nghệ sĩ. Từ hai năm nay qua bao nhiêu cuộc trình diễn, Phong Lan hay ngại có nhà khó để tránh các ông tấn công làm quen và để chắc ăn hơn, Phong Lan mang luôn một chiếc khăn «cố định rồi» ở ngón tay.

Trẻ con hay nghiêm trang người lớn ?

Cái tên Phong Lan là do chữ «phong» của tên Phong Khanh, có bạn người Huế rất thân của Phong Lan. Có phải do vậy mà trở nên con người «phong kín» tâm tư ?

Phong Lan cho biết tánh hay nói thẳng, thích nói gì là nói ngay, sợ như vậy tánh con nít quá. Ngày 28-7 vừa rồi, đi bán vé phim Bảo Tình với đám Nghệ sĩ Thanh Nga, Thanh Hoài, Trần Quang «xuống đường» ở phố Bonard, cô bé Phong Lan mặc quá bèn lén trốn về trước hồi mới 12 giờ trưa.

Tuy vậy, trên màn ảnh nhỏ cũng như trong ảnh chụp, vẻ mặt Phong Lan có vẻ rất «người lớn» rất nghiêm trang và không hề thấy cười.

P.N.

Phong Lan ở sân khấu Hội Việt Mỹ



điện ? ảnh

TÀI TỬ NGỌC PHU

Đối với khán giả hâm mộ điện ảnh tại Việt Nam thì Ngọc Phu đã trở thành một cái tên quen thuộc dẽ nhớ. Cũng như các tài tử m Cường, Văn Hùng, La Thoại An, Kiều Chinh, Ngọc Phu là một trong những diễn viên điện ảnh có khá nhiều tuổi nghề tại miền Nam VN.

Anh xuất hiện trong hầu hết các cuốn phim Việt Nam, kể từ ngày điện ảnh miền Nam phôi thai cho đến nay. Cái hình ảnh quen thuộc mà khán giả thường hay liên tưởng khi nhắc đến tên Ngọc Phu là vai trò một cậu công tử hòa ba nhưng sở khanh, một người anh ông với vẻ mặt dữ dằn (dù nhiên là trên màn ảnh); hầu như trong các phim mà anh góp mặt Ngọc Phu đều phải nhận lãnh vai trò các liệt» này....

Bây giờ, thi anh Ngọc Phu đang ngồi trước mặt chúng ta — một Ngọc Phu lèm đạm, hiền lành và dễ mến kể câu chuyện di làm điện ảnh. Vì những ngày xưa ngược ngực tôi...

Một cuộc sống tự lập

Ngọc Phu sinh ra tại thành phố cao nguyên mù sương Đalat, trong một gia đình giàu sang có sang.

Bản chất phóng khoáng và mạo mòt cuộc sống tự lập. Ngọc Phu yêu mài ấm gia đình, đe tự học lấy nghề cho mình, lúc ấy anh lên 15 tuổi. Đầu tiên, anh làm thợ tiện gỗ garage Martinette Đalat, nhưng Ngọc Phu lại đăng làm cai

con trưởng, làm cho sở lục bộ trên đoạn đường Bảo Lộc - Di Linh. Hầu như những người sinh ra tại cao nguyên đều yêu thương thấu thiết lấy miền quê hương đầy sương mù, có gió từng đêm lang thang qua các dồi thông nên Ngọc Phu yêu rìng núi vô cùng. Cái hình ảnh mà Ngọc Phu mơ trước cho bảy giờ và cho tương lai là hình ảnh một ông chủ vườn cây buôn chiêu cởi ngựa đứng ngắm mặt trời lặn ở phía bên kia ngọn đồi mù sương....

Năm lên 19 tuổi, Ngọc Phu «đơn thân độc mã» về Saigon.



Ngoc Phu trình diễn tại rạp Mikado (Nhật Bản) — Đoàn VNVN.

Tại thành phố nào nhiệt bon chen này, Ngọc Phu đã lần bước làm thợ đóng sách tại nhà in Vĩnh Bảo, sáp chữ cho nhà in Lạc Hồng! làm ca đêm ở xưởng Ba Son (Hải quân công xưởng) làm thợ vẽ cho Aspar đường tự Do rồi.... thất nghiệp.

Bước vào văn nghệ với Trần Văn Trạch

Thời gian đưa đẩy, Ngọc Phu gặp anh Trần Văn Trạch lúc ấy vừa ở tù (chính trị) ra (1953).

Từ đó, «dệ tử» Ngọc Phu theo «Sư huynh» Trần Văn Trạch đi

hát phụ diễn Tân nhạc cho các rạp ciné thời bấy giờ.

Cậu bé Ngọc Phu mê ciné, mê văn nghệ từ nhỏ, mê đến nỗi đã biết lấy các tờ chương trình ciné, đóng thành tập giữ cho đến ngày nay. Mê thời, chứ chẳng bao giờ Ngọc Phu nghĩ mình sẽ làm nghệ sĩ hay ciné. Lần này đi theo anh Trần Văn Trạch, chắc hẳn là vì nghèo nhiều hơn là mê văn nghệ — Ngọc Phu bảo thế!

Một năm sau, 1953 thì Ngọc Phu trở về Đà Lạt làm hạ sĩ quan ngự lâm quân, rồi lại trở về Saigon! Đến đây thì con đường văn nghệ của Ngọc Phu xem bộ khá hơn xưa, anh gia nhập vào đoàn Thông tin Hoa Kỳ (USIS) trình diễn văn nghệ trên khắp quê hương miền Nam VN.

Bước vào điện ảnh với «Trương Chi Mỹ Nữ Ông»

Nếu cái tình văn nghệ đến với Ngọc Phu bởi cái duyên nghèo thi cảnh cửa điện ảnh mở đón Ngọc Phu thật rất tinh cờ, vào 1 buổi chiều trong năm 1956 Ngọc Phu đến thăm nghệ sĩ Trần Văn Trạch và tại đó anh lại gặp đạo diễn Gia Đàm của hãng Việt Thanh phim... (Trưởng cũng nên biết thời bấy giờ, Việt Thanh phim là 1 hãng phim có tổ chức quy mô và rộng lớn hơn hết — Cho đến bây giờ). Tại VN vẫn chưa có hãng phim nào theo kịp. Cứ mỗi năm, Việt Thanh sản xuất đều đặn 6 cuốn phim. Tiếc rằng khán giả VN lúc bấy giờ chưa «mè» phim VN nên Việt Thanh Film thất bại)..., Thế là Ngọc Phu cộng tác với Việt Thanh phim với cuốn phim đầu tiên là «Trương Chi Mỹ Nữ Ông», cùng với Kim Cương, La Thoại Tân (1956). Từ đó về sau, Ngọc Phu tiếp tục xuất hiện trong gần 12 cuốn phim thuộc loại cổ tích của Việt Thanh phim và Mỹ Văn Film như Người mẹ hiền (1957) Ông Hoàng Óc, Ngọc Bồ Đề; Lý Chơn Tân, Anh hùng cởi cùi; Anh khùng cười vợ cùi; Bạch viền Tòn các; Tòn hương Tòn Latyng, hầu hết đều đóng chung với Kim Cương; La Thoại Tân, Văn Hùng...

Những phim gần đây nhất mà Ngọc Phu đóng là «Chân trời Tim, Mùa thu cuối cùng, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Trần Thị Diễm Châu, Lê đá, Mưa rìng, Loan mắt nhung, Tiếng hát học trò, Giả từ bóng tối, Đặc công 13, Nắng

chiều, Sau giờ giải nghiêm, gần 50 cuốn phim kê như 85./ các cuốn phim thực hiện tại VN đều có mặt Ngọc Phu!

Không hào lòng với vai trò của mình

Ngồi ôn lại các vai trò đã diễn xuất hầu hết các cuốn phim trên Ngọc Phu cho hay anh không hào hào với các vai trò đã giữ.

Như trên đã nói, khán giả thường chỉ thấy Ngọc Phu trên màn ảnh qua hình ảnh 1 tên sở khanh hung bạo... nhưng «vai đều» đều giao cho Ngọc Phu! Anh cho rằng các đạo diễn hầu như không muốn làm hồn phận của họ là tạo dựng nhân vật; Thay vì cứ căn cứ theo nhân vật có sẵn mà đem ra xài.

Tại sao Đạo diễn lại cứ nghĩ đến Kim Cương khi cần vai cô gái quê; Thẩm Thủy Hàng vai con gái nhà giàu, Ngọc Phu vai sở khanh; mà không chịu sáng tạo diễn viên thành 1 nhân vật mới, vai trò mới.

Suy chép khi đóng phim

Được hỏi về một kỷ niệm vui hay buồn qua những ngày đóng phim, anh Ngọc Phu chưa ài thở dài: Tính một kỷ niệm vui thì nhầm mất 3 ngày anh vẫn không thể nào thấy được chỉ toàn những chuyện buồn thỉ. Dù sao cuốn phim mà Ngọc Phu thích nhất vẫn là «Người trở về» của hãng CBC cùng với Xuân Dung, Phương Dung, Doãn Châu, và đạo diễn Jones người Mỹ.

Một lần, khi thực hiện phim trên, ê-kíp phải quay tại đèo Hải Vân, Đà Nẵng và Ngọc Phu suýt bị lính Mỹ bắt bắn. Số là anh đóng vai một tên VC đang vượt núi về thăm nhà. Đạo diễn Mỹ bắt Ngọc Phu leo núi dốc 80 độ mặc áo quần đèn mang súng VC.. Trong khi nhóm thu hình đang ở hố núi quay cảnh tên VC, Ngọc Phu leo núi, thi 1 xe lính Mỹ tri súng đại liên đi tuần phia dưới đèo, chợt thấy Ngọc Phu đang leo núi và lính Mỹ trưởng là VC thật nên quay súng đại liên nham bắn.

May phuộc cho Ngọc Phu là một em bé đánh giày do đoàn mang theo đóng vai chăn trâu lúc ấy /gồi gần xe Mỹ trông thấy với hết to «Movie! Movie!». Lính Mỹ ngạc nhiên ngừng súng — nếu không thi...

Phân loại đạo diễn và tài tử VN

Nhận định về các đạo diễn điện ảnh tại Miền Nam, Ngọc Phu cho rằng có 3 hạng đạo diễn :

1) Có người thích làm tác phẩm của mình thật hay và không bị ràng buộc (hạng này rất hiếm).

2) Có người làm theo kỹ thuật, người bỏ tiền bao giờ làm đó, có đầu óc bè phái, chọn diễn viên theo quen biết bạn bè!

3) Có người đứng tên đề nhận tiền mà không biết mình làm gì. Về phia tài tử, Ngọc Phu cũng chia làm 3 hạng :

1) Hạng minh tinh họ biết giá của mình và tự đặt giá cho mình, đòi hỏi hằng phim nhiều điều kiện :

2) Một số vai gì cũng nhận vì thích điện ảnh, vì mê điện ảnh, vì mê điện ảnh không cần tiền bạc.

3) 1 số khác vì nghèo, chứ chưa chắc đã ham mê điện ảnh.

Ngọc Phu cũng cho biết anh thuộc về hai loại sau này.

Giám đốc trường Kịch nghệ sân khấu điện ảnh

Hiện nay, Ngọc Phu trực thuộc Biệt đoàn văn nghệ Trung ương của Tổng Cục Chiến tranh Chính Trị. Ngoài giờ làm việc Ngọc Phu đang điều khiển trường Kịch nghệ sân khấu điện ảnh của nhóm SRVINA, tọa lạc tại số 72 Nguyễn Du Saigon và mọi người ôm mộng làm tài tử đều có thể ghi tên theo học tại đây nếu muốn trở thành những diễn viên điện ảnh của VN...

Ước mong điện ảnh được nâng cao

Nhin về tương lai Ngọc Phu ước mong đất nước sớm thanh bình lúc bấy giờ những giới chức tham quyền về điện ảnh sẽ có nhiều phương tiện và tài lực để nâng đỡ điện ảnh và xem điện ảnh như là một hình thức phổ biến văn hóa giá trị để cao sắc thái đặc biệt của dân tộc VN ta.

Hiện nay, Ngọc Phu đang dự định thực hiện cuốn phim «Nghìn trùng xa cách» với cốt truyện và đối thoại của nhà văn Hoàng Hải Thủy. Anh hy vọng sẽ thành công

VÂN NGUYỄN

nhiếp ảnh lê văn khoa

« Đồi Nhum »

Máy Yashica f 1.4 Phim Gaf

Thời gian : Khẩu độ f 11, tốc độ 1/125.

Ánh sáng : 10 giờ sáng trời quang đãng.

Địa điểm : Phú Quốc.

Tác giả : Nguyễn Văn Mười.

Cám ơn TSI Nguyễn Văn Mười về những chi tiết của việc thực hiện ảnh trên. Đặc già rất cần những chi tiết như vậy để rút kinh nghiệm trong việc chụp ảnh. Dù biết vậy nhưng ít ai chịu gửi chi tiết tạo ảnh về. Lê giản đi là ít ai để ý mình chụp như thế nào, hoặc ít ai nhớ được mình đã sử dụng máy móc như thế nào. Nếu bạn ảnh có thì giờ chúng tôi đã nghị nên đem theo một quyển sổ tay, đại khái trong đó có ghi sẵn như : ảnh số, máy.. phim.. kính lọc.. khẩu độ.. tốc độ.. ánh sáng.. nhận xét.. để khi bấm máy xong ta liền diễn vào khoảng trống như chi tiết cần thiết mà mắt rất ít thì giờ. Sau đó, khi bấm máy ta ghi lại nhận xét qua

« Đồi Nhum của Nguyễn Văn Mười. »

bút và sau đó am sang. Đó là thiếu, hình ảnh trong sáng tuy mù mờ, chủ đề chao mờ hay máy ảnh bị động mạnh khi bấm máy v.v... Nhờ do ta để rứt rứt khuyết điểm của từng việc như bấm máy, ánh sáng, bố cục, bắt đứng sự diễn tả xuất thần hoặc tạo được sự chao mờ lý thú qua việc xử dụng tốc độ nào đó, hậu cảnh rõ hay mờ v.v... Khi có một hình ảnh nào đó hứa hoặc đẹp, có thể ta cần thử lại với hoàn cảnh và cách xử dụng máy tương tự để minh xác rằng ta có thể tạo được loại ảnh tương tự nếu muốn chớ không phải may mắn mà có được ảnh đó.

Đồi Nhum là một ảnh khá lạ mắt ở chỗ đồi đất chưa được khai thác trong giới ảnh, vì khi chụp ảnh người ta thường chụp những gì gần gũi quen thuộc, đẹp đẽ và trung thực. Sự thật thì bất cứ vật gì cũng có thể là đồi đất.

Đồi Nhum gai góc lởm chởm đến dúa kém thơ mộng mà bạn Mười đã nhận cách hóa để đưa chúng lại với nhau rồi cho chúng

ngồi trên mỏm đá phơi nắng và nhìn ra mặt biển mù khơi. Lần sau xin bạn Mười thử chụp hình lại đồi Nhum, nhưng trả chúng về biển cả, hoặc một vùng nước, hồ nước vẫn vẫn... để hợp với chỗ sinh sống yêu đương tinh tú của chúng hơa. Những gợn nước lung linh sẽ tạo thêm vẻ huyền bí thơ mộng của cuộc tình đầy gai. Nếu có thể, thả vài con cá vào tầm thu ảnh để tạo bối cảnh thích hợp cho chủ đề.

Nhum là giống vật nhỏ, muốn chụp hình thấy nó lớn ra, người ảnh phải đưa máy đến thật gần, và theo định luật khoảng cách giữa chủ đề và máy ảnh càng gần chiều sâu của sự rõ nét ở phía trước và sau chủ đề càng ngắn. Trong nhiều trường hợp khoảng cách rõ ấy càng kém, chủ đề càng nổi bật. Trong ảnh này lồng đá và dãy núi dâng xa bị mờ đi, để chỉ đồi Nhum rõ và đậm màu thật cần thiết.

Về bố cục thì hơi vướng. Nếu không có rằng núi xa mờ kia thì càng dễ giải quyết và chủ đề càng rõ, mạnh hơn. Nguyễn tác chung của bố cục là tránh cái gì đều đặt, quá cân đối. Ảnh này ta có thể chia làm 3 phần đều đặn ở chiều cao. Nó tạo khoảng cách từ mì ảnh xuống dãy núi, cân đối với khoảng cách thứ hai từ dãy núi đến mỏm đá, và khoảng cách thứ ba là từ đầu mỏm đá xuống tới bìa ảnh. Để phá sự cân đối này ta cắt bỏ bớt phần dưới của mỏm đá và kéo chủ đề ra khỏi trung tâm ảnh thì còn lại khoảng cách đều đặn giữa trời và nước. Bây giờ chỉ có cách giải quyết này là cắt bỏ một ít phía dưới của ảnh, còn phía trên thì cắt xuống để gần dung đỉnh núi. Trên phương diện bố cục thì được đó, nhưng những gai Nhum bị cắt đứt quá nhiều trong khi ta không chú tâm đánh lửa người xem rằng gai Nhum dài và tản, cũng không phải diễn tả chân dung của đồi Nhum. Nó kẹt dữ vậy đó bạn Mười.

Bạn không dùng kính lọc và chụp hơi nhiều sáng nền trời và nước—nhưng là mặt biển—mặt hết chi tiết, không còn một làn sóng lăn tăn cho vui mắt. Vì vậy, nếu không có rằng núi mờ xa kia,

dễ hình ảnh càng thay đổi, giải thích nhiều chứng nào càng hay chứng ấy.

Trong ảnh này hẳn bạn Mười thấy những người họera đứng lọt ra chỗ có hậu cảnh trắng đều bị ánh sáng lóa vào ăn khuyết hình ảnh. Chỗ có một phần trong bóng tối và một phần ngoài nắng sáng khó chụp ảnh vô cùng. Về bố cục, thì hai người họera ở giữa giữ vai chính nhưng vì nằm vào giữa quá thành thất bại. Nếu bạn đứng né qua bên mặt thêm vài bước thì hai người này không còn ở giữa ảnh, lười họera càng dài, thân hình khom cong của người họera càng nhiều chỉ ràng động tác của họ càng mạnh. Hơn nữa làm việc này, đồ mờ hỏi nhiều mà mặc áo sạch sẽ trơn tất quả không hợp lý, không hợp luật bổn hoivàivìđókhôngđònghàngiề, không nói về khỏe mạnh của người họera. May ra chỉ có điểm này để phân biệt họ thật và họ giả đặc dù, máy của bạn đường như không lên phim đúng, gần phân nửa bên mặt đỗ lộ hình ảnh của một cảnh chụp khác chồng vào.

« Ưu tư trong trại tạm cư »

Ảnh này cũng có những khuyết điểm tương tự như ảnh trên, may mà còn áo quần và đồ đạc treo lủng lẳng trên vách tuy rất tai hại trong ảnh nghệ thuật, nhưng đỡ khổ trong ảnh phóng sự, và chiếc valise ở góc tường, ngay phía sau người đàn bà nửa. Điều tai hại khác là chiếc dép bấm không chèn thẳng vào giữa ảnh, không từ một bên chiếu vào giữa chỗ chụp ảnh cũng không cho lèn trần nhà đỡ hất xuống mà lại rơi thẳng qua một bên, thành ra toàn nửa ảnh bên trái bị lõi sáng quá chừng. Lần sau xin bạn nhớ điều chỉnh lại những khuyết điểm trên.

Chúc bạn thành công trong dự định, mãn nguyện trong công việc và nhớ cho độc giả « cùng xem ảnh » được xem thêm các ảnh mới.

LÊ VĂN KHOA

Ưu tư trong trại tạm cư
của Nguyễn Mười.



Chờ Trở Lại Quê Hương của Nguyễn Mười



người ta tưởng mang trắng là bầu trời. Mà nếu tưởng bầu trời thật có lẽ lý thú hơn, vì đưa một vật ở dưới biển lên đỉnh núi cao vút có vẻ hơi ngịch và lạ đấy.

Hình ảnh một trại tạm cư

Bạn Nguyễn Mười Đà Nẵng có 2 bức ảnh vừa chụp ở trại tạm cư — Đà Nẵng. Mặc dầu có ý, bạn

Mười chưa bộc lộ được nếp sống sinh hoạt tạm cư, vì nhìn những sinh hoạt trong trại, khó có thể nói được đó không phải là sinh hoạt đều đặn của một cuộc sống tạm bợ.

« Chờ trở lại quê hương » không có một chút gì là chờ đợi. Trên phim điện ảnh phóng sự, có làm sao

ĐOẠN CUỐI CỦA MỘT TRẬN CHIẾN

PHAN
NHẬT
NAM

Phát ngọn cờ vàng

12g45 ngày 25 tháng 7, trận Quảng Trị được xem như chấm dứt với lữ đoàn 2 Nhảy Dù, khi Nguyễn tấn Sĩ đại đội trưởng 51 đi tìm một «chỗ để đề cắm lá cờ». Tô Quyền Bùi Quyền tiêu đoàn phó tiểu đoàn 5 Dù rút cái pip ra khỏi túi, đã được cắt từ 9 giờ sáng lúc phi tuần thứ 7 đánh xong quả bom chót và Tô Quyền được lệnh: Vào cõi thành bắt chấp thiệt hại... Ngày 25, ngày chót đe lữ đoàn 2 chuẩn bị giao Quảng Trị lại cho đơn vị bạn.. 12g45 cũng có thể là giờ đứt điểm của sư đoàn Nhảy Dù, đơn vị đánh phía Tây của quốc lộ 1 với mục tiêu chót, mục tiêu không đặt tên, mục tiêu cực Bắc nằm trên 32, 24, những chốt cứng nhất của cửa ngõ vào Quảng Trị. 32 là sân bay trước trại Hồ đắc Hanh (trại trung đoàn 1 BB) và 24, ngã ba Long Hưng, —cõi thành mục tiêu chót cho 2 Tiểu đoàn hàng đầu binh chủng Minh Hiếu 18 Đinh làm xong nhiệm vụ... một trang chiến sử được lật qua.

Tôi đứng ở chỗ Tiểu đoàn 6 không thấy được màu cờ vàng tung trong bụi mờ khi quả bom napalm của phi tuần thứ 10 đánh ngay trên Bộ chỉ huy Tiểu khu Quảng Trị hay diều kháng cự chót của Bắc quân trong cõi thành.. Bùi Quyền nói một câu độc nhất từ sáng tới giờ: xin Long Phụng (Lữ đoàn trưởng) cho một phi tuần lửa, pháo binh không hiệu quả.. chúng tôi vào ngay khi tac-air xong. Trận chiến góc đường Duy Tân-Lê Văn Duyệt phía Tiểu đoàn 5 và liên đội Biệt Cách của Hồ Xám Phạm chí Tài chỉ được nghe qua máy mà người ta nói là Chí «bèu» (sỉ quan ban 3 TD 5), một giọng nói khi nào cũng chậm, chậm đến nỗi không thể chậm hơn, lời nói đi theo tường người, thằng cha này gần chết cũng không nhanh được. Ông Nam, tôi cũng

bị thương» tháng 10/66 ở Hà Tây Bồng Sơn sau khi gần mười máy mảnh min, Chí cũng chậm chậm «check» coi nhắc có «bị» không rồi mới báo cùng tôi... Chiến trận nóng dồn dập như lửa qua lời nói của Chí cũng tà tà... Phía tôi đứng. Đinh (tiểu đoàn trưởng 6 Dù) sau khi bị Long Phụng khích tướng lên ngay tuyển đầu cùng Thanh Tùng (tiểu đoàn phó). Trong một đại đội, phó một đại đội thúc 462 hay Darvan hay M 48 của thiết đoàn 17 «từ một nơi mà bắn, làm sao đục cho tôi một cái lỗ». Mẹ kiếp, chiến trận nra qui ước. nra du kích công kiên chiến, địa đạo chiến, vận động chiến và cá nhân chiến dần trọn vào với nhau không biết dân mà rờ.. Đinh vừa lôi thẳng máy đòn xép vừa hỏi Thanh Tùng:

Thanh Tùng Vu lan Đống đa Kinh kha — (Tùng vào được không?)

— Cao sơn Độc lập (chưa được). Tùng trả lời trong tiếng thở, ý hẳn anh chàng cũng đang đi kiểm một cái lỗ !!

Tên phóng viên hạng bét là tôi thì cứ như gà mắc đè, nra



muốn chạy lên để xem cho mẫn nhẫn, nhưng xem gì? cái thành này tôi đâu có lạ, Mậu thán Tiểu đoàn 9 Dù của tôi đã gửi nó trước một trung đoàn địch, tôi cũng không lạ gì cảnh đánh nhau, súng bắn, bom rơi, người lính iach chạy giữa gạch ngói ngồn ngang và ngã xuống trong kinh ngạc bất thắn. Tôi quá quen, quen hóa nhằm chiến trận.. lòng lại đầy cuồng nộ im lặng, bạn tôi Lô «lợ rượu», ở tiểu đoàn 7 chiêu hôm qua (24/7) hứng một trái 75 ly, cánh tay phải không biết như thế nào, thằng cha hào kiệt nhất đám trong giờ cuối của trận đánh lại bị ngã ngựa, đau quá nhưng được cái an ủi không chết. An ủi như..., tôi chưởi thầm. Máy ảnh lại hết phim, thế nên dùng dây nra ở nra đi, rót cuộc tôi quyết định de lui. Sợ sao Nam? Lanh cảng lâm rồi sao? Đinh hỏi tôi.

Còn lâu, ở đây hay đâu cũng là điểm của hỏa tập tiên liệu, xe đạp từ dưới Hải Lâm lên đây được thì đâu có ngán một ai. Pháo nó rơi đâu chẳng được. Thằng Lô bị thương nặng, máy hết phim, ông Quyền nhập cung rồi, lát nữa anh và Tùng cũng «dzô» được. Tôi ở lại đe làm gì?

Quảng trị đâu gay cấn bằng An Lộc mà An Lộc thi anh đà là tài tử thượng thặng rồi...

Đinh nghe tôi «bèu» cười toe sụng sướng. Để thương thế đấy, trong lòng chiến trận càng thăng nghe một lời khen vò thường vò phạt lòng đà vui mừng...

— Mậu thán, mày thấy tao đánh đây cũng chẳng kém ai (Đinh ở 9 Dù cùng tôi trước kia) kẹt một điều tại nó ở đây quá lâu, móc hinh, máy ghi âm, máy quay phim và những cái túi đựng cái gì không biết cứ như một Ty thông Tin bô tú... cà phê thuốc lá bày ra, đại ký giả giở tài liệu, etude tin tức xong năn đầu bóp cổ viết đưốc 4 giờ chữ!! Tiên sư tôi thấy mì hận tiết, né viết không băt g tôi viết rán cho vui chử vui nghĩa, chỉ có một điều chắc nó lớn tôi: Nó viết tiếng Mỹ correct!! Nhìn cảnh đại ký giả 1 m tin tôi thấy đau đau trong lòng... Minh đàu thua kém gi ai?

— Tôi thấy rồi, thôi de, nra giờ nra anh cũng vào được lo gì!

— Ủ, về nhớ gắng cẩn thận, nhất là xuống ở nơi ngã tư.. pháo nó còn đóng lầm.

Đi tìm một đời

Trở lại chỗ của Mẽ đồng quân thấy 3 cái Jeep trắng của báo chí bay, ta mày quay phim, màn chụp hình loạn xà ngầu... Bình thường chắc tôi tiếc lầm, chụp cái ảnh N.T.Si dựng ngọn cờ trên cổ thành đầu có phải ai cũng làm đưốc, cái hình bạc triệu, hình lịch sử. Năm ngày hôm trước địch lại xuất hiện phía Nam cầu Cầu Nhì, không đóng lâm cỉ độ khoảng 30 người với 1 khẩu 60, tại nó đành làm một cái chốt phá quấy. 3 phóng viên 2 tay 1 ta lọt ngay vào chỗ hướng trái B40, chết. Từ đó đến nay chẳng có phóng viên nào vào chỗ Mẽ. Trung tá báo chí liền phuơng của trận Quảng Trị. Nhưng sáng nay, ngày chót của chiến trận họ «ngồi» thấy mùi lạ và bắt cháp mọi nguy hiểm để đến đây. Từ trước tôi vốn không thích mấy anh phóng viên, nhất là những anh mũi cao, nhí nhô nhí nhá, cứ tưởng mình là cha thiên hạ, họ tựa vào cái thế của tờ báo để bóp méo sự thật một cách đau lòng nhất là đối với lính VN. Như năm 65 khi trận Đức Cơ bùng nổ lớn, lính Tiểu đoàn 3 và 8 ND đánh hộc máu mới giải tỏa được trại lực lượng đặc biệt, có hai phóng viên 1 nam 1 nữ theo chân tướng vùng 2 xuống quay phim ngày sau khi về Saigon, tôi thấy họ để nguyên bộ áo vào G.vraj với nét mặt coi thiên hạ chung

quanh như cỏ rác. Nhưng đau hơn hết là «bài» của họ trên báo sau này — Đ., m nếu nó viết như thế này khi nó xuống minh bìn một viên cho rồi đời! Võ Tip (Đại đội trưởng 33) sau này đã nói với tôi như thế. Gần đây nhất, lúc chiến trận vào đến cực điểm cũng chẳng thiếu gì loại ký giả «sác ôn» trên, ngồi ở Continental, Givral, Pagode, máy hình, máy ghi âm, máy quay phim và những cái túi đựng cái gì không biết cứ như một Ty thông Tin bô tú... cà phê thuốc lá bày ra, đại ký giả giở tài liệu, etude tin tức xong năn đầu bóp cổ viết đưốc 4 giờ chữ!! Tiên sư tôi thấy mì hận tiết, né viết không băt g tôi viết rán cho vui chử vui nghĩa, chỉ có một điều chắc nó lớn tôi: Nó viết tiếng Mỹ correct!! Nhìn cảnh đại ký giả 1 m tin tôi thấy đau đau trong lòng... Minh đàu thua kém gi ai?



Nhưng buổi sáng hôm nay thấy «đồng nghiệp» chạy lung tung ở chỗ đồng quân Mẽ, nó nhấp nhôm lung tung để tìm đường vào nơi đang đụng trán, lồng lại chùng xuống vì tin Lô bị thương. Tôi trở lại tâm tình của một người lính khi nghe tin bằng hữu bị nạn, «lòng tâm» nghề nghiệp không còn nữa. Tôi chỉ là người lính chứ không phải văn hay báo gì cả... Chụp hình cổ thành hay không tôi không thiết chỉ mong trở về H. để được. Nóng ruột quá, thêm một điều nữa làm cho tôi nhìn những phóng viên này với tâm trạng khác. Cái chết của Hébert. Anh phóng viên già người Gia nã Đại 48 tuổi, vóc dáng gầy guộc yếu đuối, phóng viên tự do, đã dự kiến ba mặt trận... An Lộc ngày tôi vào đã có Hébert

ngồi sừng sững với một ngón elan bị thương. Tuần trước sau đêm theo 81 Bệt cách đánh đặc công vào Majestic (pháo đài ở sân bay Lavaug) trở về ngủ chỗ cửa Thành (Tiểu đoàn phó 11 Dù) sáng vừa mở mắt đã thấy Hébert ngồi chờ thuốc lá cho lính bị thương... Tôi giang hồ, anh già này cõi cao hơn tôi một bậc từ cách phỏng viêng do lại làm tôi có thêm thiện cảm hơn với tư cách đồng thời phóng viên khỏi bị ràng buộc vào điều kiện này nó và chính sách của tờ báo hay hãng thông tấn... và Hébert đã chết, chết sau khi ngồi viết câu «Oh diable, le reste !» trên chiếc mũ của trung sĩ Oesh ; Hébert chết sau khi tâm sự với Liệu : Nếu tôi chết, chôn tôi ở VN trên mộ đê: «Nơi yên nghỉ Gerald Hébert, người của nhảy dù Việt Nam. Khi viết câu này nên viết bằng tiếng Pháp vì tôi người: Gia nã đại gốc Pháp, chữ «Para» chủ Pháp lại hay hơn chữ «Airborn» của Mỹ... 48 tuổi, vào nghề từ năm 19 uổi, ba lần bị thương liên tiếp ở Charlie và An Lộc cũng không làm cho thân thể cõi này lùi bước, có điều gì thiêng liêng đã thúc giục và hướng dẫn con người lẩn lung vào chốn lửa đạn? Đồng lương lợi tức chắc không thể là động lực enith, tiếng tăm vang danh cũng không phải là nguyên nhân! phóng viên độc lập bán hình, bán phim xong là hết, lời bình luận có người khác viết... Thế thì điều gì để kéo anh vào hiềm nghèo tàn kiết? Cứ có một lời giải thích. Vì lương tâm ngã nghiệp, thứ lương tâm bàng bạc triền miên bất con người phải tìm sự thật và nói sự thật... Hébert lại có một điều đẹp hơn nữa. Anh muốn dự phần vào lỗi khốn khổ trầm luân của đất nước này, anh muốn chia san đau, anh muốn góp phần chịu đựng vào gánh nặng điều linh tàn khốc của quê hương Việt Nam.

Anh không phải chỉ là bạn của lính Nhảy Dù, anh là bạn của quê hương yêu dấu này... Vĩnh biệt Hébert, người phóng viên già không phòng lạnh, đường phố, quán nước ở Sài Gòn nhưng năm chung poncho, ăn cơm sấy, uống nước hổ bom, hưng 130, 122 ly

chung với lính Việt Nam... Tên tuổi anh ít người biết, nghe anh chưa đến aeče quốc tế nhưng anh hãy lắng nghe người lính nói : Ông già làm báo chết rồi tại đây !! Cả bộ chỉ huy Tiểu đoàn 11 Dù ngạc nhiên trước cái chết của anh. Khô quá, anh ngồi làm gì trên cái ghế gỗ đó để hưng một mảnh của trái nô thử ba... Bom đạn có tiếc gì lẻ có lòng dân Hébert !

Giờ của sự thật

Trên đường về xe bị kẹt ở phía Nam cầu Cầu Nhì. Tôi ước tính tình hình cùng anh tài xế. Chẳng có mẹ gì hết, anh cứ bỏ lùt ga mà chạy, đây chỉ là vì mấy ông nội giữ đường không chịu vào sâu ra nằm trên đường thì tại nó mò theo, chỉ nghe có súng cối thôi...

— Nhưng nó bắn cháy cái xe Tow-set kia kia. Đại úy thấy không?

— Nhỡ trúng thì gắng chịu, nhưng chắc với mày tại nó không có lực lượng lớn... Dot đi, số tao binh yên lâm. Tôi thúc ông tài xế nhấn ga vọt qua chốt «pháo». Chẳng đáng gọi là chốt, đây chỉ là một thành phần tiền phương của cánh quân còn ẩn khuất trong con đường chiến thuật 556B. Lực lượng giữ đường thay vì án ngữ trong núi đã kéo ra đường, toàn quân cộng di theo... Mỗi đơn vị có một mục tiêu cố định, dù hoàn cảnh nghiêm trọng đến đâu, viên chỉ huy đơn vị cũng phải thực hiện cho bằng được nhiệm vụ đã được giao phó. Đó là phương thức chỉ đạo chiến tranh của cộng quân, từ bao năm và hàng trăm chiến trường đều có chung tính chất. Lực lượng vùng này là các Trung đoàn 9 của sư đoàn 308; trung đoàn 66 của sư đoàn 304, đã bị đánh tan từ những ngày tháng 5 và 6. Lực lượng còn lại cũng như thành phần của SĐ 325 vừa bôn tập đến cố giữ vững mức độ phá quấy để duy trì hoạt động. Hoạt động địch nặng của vùng này trở lại, không có nghĩa địch đã tăng cường những đơn vị mới có đủ sức cắt đứt đường Quảng Trị - Huế. Không đánh giá quá thấp đối phương nhưng chiến trường Trị Thiện của ba tháng qua làm sáng tỏ

được điểm : Huyền thoại tác chiến của Bắc quân cần phải được định giá lại, những mức độ giá có thể rất thấp, thấp quá xa lời phỉ dièm của Casries, của báo chí giới chức quân sự, thiên tài... gởi về Hà Nội ngày 25/6/72. Mến gởi các đồng chí thuộc Sư Đoàn 234 và Thiết đoàn 81 Quân kháng chiến chống Mỹ Ngụy từ 1 tháng 4 đến giờ quân ta đã chiếm xong thành phố QT hiện giờ quân ta đang chiếm cố đô Huế để hoàn thành sứ mạng của quân và dân kháng chiến. Ta hôm sau 21 rạng 22, thiết đoàn 81 đã vượt sông Mỹ Chánh để đánh phá các pháo đội 105 của TQLC Ngụy, không ngờ khi qua tới sông Mỹ Chánh ta đã đụng một đơn vị Nhảy Dù, với sức kháng cự của Ngụy Dù quá mạnh cho nên ta để lại một chiến xa loại T38 và 25 chiếc dù loại. Thượng úy Nguyễn viết Thuong chạy về được khi đại bại vì Thuong úy cho biết không ngờ Ngụy Dù đã tiến sâu như vậy, nếu biết Ngụy Dù ở đó ta nên tránh hơn vì lệnh cấp trên phô biến : nếu đánh Ngụy Dù phải biết rõ mục tiêu chắc chắn, đánh nhanh chiếm lẹ... Khi thượng úy về trình diện Tr. Tá bị Trung Tá bắn tại chỗ lý do dẫn 26 chiếc chiến xa hùng mạnh như vậy không giết được Ngụy Dù nào mà đã bị tại nó tiêu diệt trong 24 tiếng chưa đầy...»

Trên đây là nhật ký viết trong cuốn sổ tay của một binh sĩ Cộng quân bị tiêu đoàn 11 Dù lây được. Tôi chép đủ 2 trang giấy để thấy rõ một điều : Khả năng tác chiến của Bắc quân quá thô thiển, yếu kém. Cũng không lấy làm lạ vì kinh nghiệm chiến trường là một điều kiện có thật, tác chiến phải cần qua một thời gian dài để tích lũy, un đúc nên thành kinh nghiệm máu.

Lính BV không biết điều động chung với chiến xa vì đây là trận đánh đầu tiên và cũng là cuối cùng của quân đội miền Bắc, những người lính quá trẻ, chỉ được dội vào tay một vũ khí, thứ vũ khí thượng thặng tối hảo và bị đẩy ra chiến trường và mặt với lực lượng tư vệ, đầy kinh nghiệm và biết rằng chiến đấu trên biên giới của những đối cực. Sống chết, Tự do,

Nô lệ. Linh Bắc quân thua không là điều ngạc nhiên vì chính tinh thần họ cũng đang nằm trên đất giặc. Đó là một tinh thần bạc nhược và tiêu cực ; lấy cái chết làm cùn cành... Cái chết mang vẻ hy sinh cao cả khi được coi như phương tiện để di cao và xa hơn, khi được xem như vận động tích cực cuối cùng để hướng tới một điều vĩ đại... Đáng nay thì khác, Bắc quân xem việc «Tử Nam» là cùn cành cuối, mục tiêu chót của chàng đường xâm lược.

«Các anh cứ enen» là hôm nay không chết thì mai chết là. Đó là lời của viên thủ trưởng Bắc quân khi thúc lính đánh TD 9 Dù ở vùng Phuộc Môn, lính sư đoàn 325 Tống trừ bị Quân đội Cộng hòa Nhân Dân., Tiên sư rơi, thúc đẩy như thế thì làm sao tác chiến nổi được, đánh để thắng, đánh để hơn, để chớp lấy vinh quang, để được tồn tại... đánh để chết thì chỉ có những con người mày, người ngu, kẻ không hồn... lính Bắc Việt trống rỗng dưới nắng trời Quảng Trị — Thời đại rực rỡ của một quân lực đã hết, lính Bắc hiện nguyên hình và phẩm chất.

Lại khẩu chiến

Khả năng tác chiến kén, khói tinh thần thì đây cũng cường bạo và cố chấp... «Các anh đã thua rồi các anh không thể đánh chúng tôi được, hãy đầu hàng quào giải phóng để được cải tạo và giác ngộ, để cùng chúng tôi xây lại quê hương, giúp đỡ đồng bào ruột thịt tiến lên đời sống dân chủ xã hội công bằng thịnh vượng...» Những danh từ tốt đẹp, ý nghĩa nhất được Cộng quân dùng với ta, rạch toang, cường ép và vô liêm sỉ một cách tội nghiệp... Bắc quân vào lần số làm việc của ta lài nhái hàng trăm lần luận điệu trên với một số danh từ, tính từ cố định. Linh ta thì đáp lại bằng võ tiếu lâm pha chút lúi lái.

— È, tại VC hòa đàm bên Tây ăn gì mày ?

Cái mày im lặng một lúc, có lẽ tên chính trị viên không hiểu ý câu hỏi xoá lái của lính ta...

— Mày biết vì sao nó hòa đàm lâu vậy không ? Là để ở bên Tây ăn gà rô ti, uống sâm banh, hít

huộc con mèo.. cha mẹ mày, ngày hôm kia có thắng bị tao bắt cho đi capstan đã hút sướng tới cụ Hồ rồi... Hi, hi... Thắng Hùng mang máy cho ông Phú «Râu» Tiểu đoàn trưởng 9 Dù buồn tình ngồi chời lộn với Cộng quân. Chính trị viên quân đội nhau dân đòi khi cũng thua Trung sĩ tuyển tú, thua vì thiếu chin hùng nghĩa, thiếu lúi cá... Những điều kiện riêng của quân ta,

— Đại úy muốn «chưởi» với nó không ? Hùng hỏi tôi.

— Ở An Lộc tao chưởi một lần rồi, tao chưởi cá một lũ chứ không phải một thằng...

— Thắng này nó học báo chí bên Nga, nó nói giỏi lắm, tuy phải dùng đòn xỏ lá chọc quê mới bá nó được... Còn cái nhau về chính trị thì túi cãi không lại.

Quả tình tôi không muốn nói vì ở đâu cũng thế, thắng nào cũng chung chung ấy lý luận. Cái với Cộng như bức đầu vào đá, túi có học lại cứ tin vào điều minh họa. Típ đê sống, như cần thi thức khổn nạn là ở đó. Như anh chàng J.P.Sartre và cụ B.Russell... Trời hôm nay lại đẹp, trăng sáng, gió ban đêm chạy trên đồi nghe lồng lộng, phía xa nơi vùng đồng ông Đỗ hàng rào lửa của B52 nhấp nháy như thành phố đêm hoa đăng cảnh vật bình yên và lòng tôi thì khoán trảng... Câu chuyện với Mạc Đạm đang đến độ đậm đà, thắng cha nhỏ người (23 tuổi) mà sao giỏi và rành rẽ nhiều ; nói thử cho biết.

— Tôi đây, báo miền Nam, bạn cần hỏi gì ?

— Vâng, chào bạn. Tôi rất hân hạnh và sung sướng được biết bạn, bạn có thể cho tôi biết tên tờ



khúc, Tham Lang, Thái Dương, Cự Môn, mấy chục bộ sao cứ được cu cậu bấm tay nói bong bóc và giải nghĩa tành rẽ, chiến, đổi thàn sầu... Tôi nghe mê mải...

— Đại úy, thắng báo Việt Cộng muốn nói chuyện với Đại úy...

— Một, để tao nói chuyện Tử vi hay hơn.

— Tôi lờ giới thiệu rồi, mà thắng này lại giỏi lắm, Đại úy thử nói xem.., Thắng Hùng đi vào tay tôi cái ống liên hợp sau khi đã nói Ông ơi, có ông báo chí đây...

báo bạn cộng tác và điều quan trọng là báo bạn có bao giờ bị tịch thu không ?.. Chưa gì thắng cha này đã muốn làm trận.

— Trả lời ngay, tôi là tên làm báo bắt đắc dĩ, thích giang hồ vật ở nhà chôn chán, tôi chỉ viết bài tùy hứng và chẳng cộng tác báo nào dứt khoát.., Tờ báo tôi đang viết là báo Đời, không những bị tịch thu 1 lần, 2 lần mà chúng tôi bị

tịch thu 8 số liên tiếp, chủ bút, ký giả bị điều tra, giới hạn cư trú, và làm tờ kiêm thảo nộp cho sở.. Thông tin (Tôi phịa ra nhiều điều như nhân vật truyện Phương Thảo của Doãn Quốc Sỹ khi bị CS bắt làm tờ tự kềm thi o dã phia ra tội tưởng tượng).

— Đây, bạn thấy chưa, Tên báo Bắc Việt reo tiếng sảng khoái. Bạn thấy đấy chế độ Mỹ ngụy đâu có ngụy trang khi đan áp báo chí chúng nó bịt mõm, tịch thu khủng bố các bạn để các bạn không thể nói tiếng nói của nhân dân, chúng nó không cho các bạn nó tên được sử dụng của một cuộc cách mạng vỗ súng, của cuộc chiến đấu toàn dân chống đế quốc... Tôi phục bạn đã can đảm và thắng thắn cho tôi biết được tình trạng bế tắc chèn ép của miền Nam, bạn tên là gì và xin bạn cho biết rõ chi tiết mà báo bạn bị tịch thu...

Tôi cười thầm nói với thắng Hùng : Thắng này vào bầy tao rồi...



— Đây tôi trả lời bạn ngay, chủ bút của tôi là một người già, đã cư trú Bắc vào, có danh sách của những người bị «cách» nếu các bạn vào miền Nam, riêng gia đình tôi thì Bố tôi đánh Điện Biên Phủ bị Pháp bắt giam tại Camp 51 ở Hải Phòng. Tôi lì uôi đã ngồi thuyền thúng vượt sông Hương qua làng Quốc đê về thành giao liên, 22 năm trước tôi đã phải an Nò Ry (NR), nò rò là nước Ruốc ở chiến khu cả tháng trời ròng rã... Lào tôi bị tịch thu vì đã viết bài chống Cộng quá độ, chống Cộng quá khích, chống Cộng một chiều... Chính quyền miền Nam không muốn có loại chống cộng cực đoan, tòa soạn báo tôi toàn là dân mang rau muống vào Nam phục thù... Hi hi mày thua rồi, mày thấy ông thầy lao giải chưa ?? Hàng chè máy «chọc què» thằng báo Bắc Việt... .

— Tôi chưa thua, tôi không thua gì cả, chỉ có anh bạn là nông nổi, phiếm điện hời hợi và nguy trang vấn đề... Tên báo BV giọng hời gắt gỏng. Nô cỗ tinh uôi tiếp vấn đề qua đường khác. Bây giờ tôi hỏi bạn mấy câu: Bạn muốn đất nước được giải thoát khỏi ách đế quốc Mỹ không ?

— Muốn.

— Bạn muốn nước ta dân chủ, tiến bộ, thịnh vượng và thống nhất không.

— Muốn.. Nhưng đến đây cho tôi hỏi lại một câu.

— Bạn hỏi gì?... Xin cứ hỏi. Cháu bắc Hồ lịch sự vì thấy tôi đã «giác ngộ»...

— Bạn biết Tạ Quang Bửu đã ký cùng ai không? Bạn biết ông Trần Văn Đ襌 trong tiếng nói dân nước mắt đã kết tội câu «lịch sử sẽ phản xét vụ phân chia này..» câu nói nhảm vào ai, bạn biết không?...

Tiếng rì rì phát ra, báo Bát Việt xoay qua tần số khác... Thua tôi là lẽ thường vì đánh võ đúng thế sai thì đánh sao trùng, đánh không chính thì sự bất thành, Không Tử viết vậy.

PHAN NHẬT NAM

Hộp thư tòa soạn

Tuần báo Đời đã nhận được thư và bài của các bạn:

Nhất Lãng (Bình Dương) — Lê Hồng Đức (KBC 4893) — Bùi phuộc Biểu (Quảng Nam) — Ngọc Hạnh (Hội An) — Vũ Khang (KBC 4507) Chí Thành nhà in Công Đồng (Đà Lạt) — Hoàng Diệp (KBC 3524) — Trần Ngọc Dân (Thủ Đức) — Hoàng Vinh (An Xuyên) — Hoài Tưởng (An Xuyên) — Mai Quế Phương (KBC 3537) — Hồ Tà Dòn (Phan Thiết) — Lương van Lượng (KBC 3053) — Nguyễn Công Vinh (Bình Tuy) — Ngò mộng Quyền (Huế) — Nguyễn Thảo Nguyên (Ninh Hòa) — Bệnh Viện 2 Dã Chiến (Kontum) — Tha Sa Ngọc Hạp (Hội An) — Vũ Hạ (Saigon) — Phan ni Tân (Ban mè Thuột) — Đặng Vĩnh Chanh (Qui Nhơn) — Ba Châu Kế (Ba Xuyen) — Thuận Định (Saigon) — Lê Hiếu Liêm (KBC 3784) — Trần Ngọc Kim (Phan Thiết) — Thy Lan Thảo (KBC 3784) — Hạc Ngàn (Gia Định) — Lý Quang Hưng (Quảng Ngãi) — Lê Trọng (Gia Định) — Kinh Thu (Kontum).

Ông NGUYỄN ANH TUẤN:

Tập tài liệu về chiến tranh Việt Pháp chỉ chú trọng đến ngày chiến tranh bùng nổ vì hiện nay có nhiều đề tài kỹ sự có thời gian tinh cần đăng trước nên chúng tôi tạm ngưng một thời gian. Xin ông thông cảm.

Ông NGUYỄN CÔNG VINH (Bình Tuy):

Sẽ gửi báo biếu. Đời chờ xem hình mới của ông.

Ông HOÀNG DIỆP:

Xin ông cho coi thử.



CÁO LỜI

Vì tác giả Cung Tich Biển bắn hành quân nên chuyện dài «Nỗi Lòng Người Phượng Đê» sau ngưng một thời gian. Mong nhận được các ý kiến mời của ông!

nghe đàn

(TIẾP THEO TRANG 33)

loại và thiểu ý chí thành đạt trên địa hạt nghiên cứu khoa học và nghệ thuật, một loại mục tiêu thường rất khó thành đạt.

Của cải, sự xa hoa phu phí, những thàng công bè ngoài, là những mục tiêu người đời thường theo đuổi, nhưng đối với tôi bao giờ cũng là những điều đáng khinh bỉ.

Lý tưởng chánh trị của tôi là lý tưởng DÂN CHỦ. Mỗi cá nhân phải được tôn trọng và không một người nào lại được tôn sùng như thần tượng. Tôi bị đặt trên tình trạng hài hước do ngẫu nhiên của cuộc đời: chính tôi đã là trung tâm đón nhận lòng kính trọng và sự tôn sùng quá đáng của đồng loại, tự tôi tôi nhận thấy không có trạng cung như không tôi lối. Lý do có lẽ tại đa số không



đạt được sự thông hiểu một hai ý tưởng mà tôi đã mõa men tới được sau bao tháng ngày vật lộn trông tìm bằng khả năng yếu ớt của tôi. Tôi thấu rõ muốn thành tựu một công việc gì, người ta phải định tâm nơi việc đó và nhất là nhận lấy trách nhiệm hoàn thành.

Những người dân phái được quyền tự do chọn lựa người lãnh đạo cho mình, không bị mảy may ép buộc chính thể độc đoán thế nào cũng đưa đến thất bại. Sức mạnh chỉ có thể lôi cuốn phường hạ lưu, và tôi tin chắc những kẻ độc đoán, dù có tài, bao giờ cũng được kế tiếp bằng quân đêu cảng. Đó là lý do tôi luôn chống lại các chế độ phát xít tại Ý ĐẠI LỢI và Nga Sô Viết. Chính thể Dân Chủ tại Huê Kỳ là điều hợp lý.

Chân giá trị của một người đánh giá bởi mức độ và hướng đi người đó đã đạt được trên đường giải thoát khỏi cái Ta.

Tôi tuyệt đối tin tưởng không có tiền bạc nào lại có thể trợ giúp con người tiến bộ, chỉ có gương sáng của các bậc vĩ nhân là có thể đe ra nhưng lý tưởng thơm tho và những hành vi cao thượng. Tiền bạc chỉ gợi lòng ích kỷ và bao giờ cũng lôi cuốn người giàu có đến chỗ lạm dụng một cách không tránh được.

Ai có thể tưởng tượng một MOSES.JESUS hoặc GANDHI lại trang bị bằng những túi bạc của Carnegie bao giờ ??

xx

Tôi không nghĩ rằng nhắc lại những ý nghĩ của Einstein, như trên, ở đây, lại là thừa hoặc lạc đề.

DOÃN QUỐC SỸ.

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu tục gọi: « NHẤT ĐẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGỰ TỬU» tục gọi «NHẤT ĐẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT mè thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu lung lúc nửa đêm về sáng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đầu óc liệt dương, đầu bà lạnh nhạt: Vợ chồng không thích chung chăn gối! Những bậc tuồi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bít tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quí vị hãy nằm lắng nghe rượu thuốc chạy đều ngũ tạng, lục phủ và giải khai 116 huyết đạo chính, từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thất khiếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuồi trẻ, hồi xuân cho tuồi già đê.. sống cho ra sống, hết còn buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu tục gọi Nhất ĐẠ Ngũ Giao Sinh Lục Tửu luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuồi của nó.

Hồi mua tại nhà bà LÝ BÍCH VÂN
219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon

3 chuyện bên lề hội nghị Ba Lê



(tiếp theo trang 21)

Bắt đầu vi ân oán giang hồ này là qua năm 71, CIA Mỹ đã chơi lại Phòng Nhì Pháp trong vụ con gái của Bokassa.

Nghị phạm thứ hai là cơ quan DID của bộ Quốc phòng Mỹ. Như đã trình bày ở trên kia, con mồi Mai Văn Sở lẽ ra nằm trong tay DID nếu không có vụ vận động hất tay trên của CIA tại Saigon. Tuy cũng là bồ nhá nhưng vì nẹn tranh công và dằn mặt nhau vì ganh ghét, vì quyền lợi... các cơ quan an ninh tình báo trong cùng 1 quốc gia vẫn húc nhau là chuyện thường tình.

Nghị phạm thứ ba là tinh báo VNCH. Nói đúng ra, điều này chỉ là một ức đoán của CIA. Ức đoán này dựa trên sự kiện thời bấy giờ (1969-1970) chánh phủ VNCH cương quyết không nói chuyện với CS miền Nam và tỏ ra bất mãn về âm mưu của người Mỹ muốn di đêm xe lè với CSBV. Chánh phủ ta có thể đã quyết định phá các cuộc mật đàm thời đó.

Tuy nhiên, chúng tôi xin nói ngay là ức đoán này khó đúng vững vì hồi ấy giờ thầm quyền Việt Nam có thể không biết về vụ ông Sở bị Mỹ bắt và được người Mỹ cho đi đêm với ai ở Ba Lê. Ngay cả khi vụ ông Sở đã bê ròi mà một ông quan năm VN phụ trách sưu tầm tin tức ở Ba Lê còn báo cáo tình bờ về Saigon là không thấy ông Sở nào ở Pháp cả !

Sau nghi vấn về bàn tay phá hoại, bây giờ chúng ta thử nêu nghi vấn về dụng ý của người Mỹ khi cho ông Sở gặp ông Bộ. Hai ông gặp nhau làm gì, nói gì ? Bản kế hoạch đi đêm Mỹ - Hà Nội ư ? Nếu quả thế thì ông Mai Văn Bộ đâu có tội tình gì mà chỉ mấy tuần lễ sau cuộc tiếp xúc thứ hai với ông Sở, ông ta bị cất chức Tổng Đại Diện và bị áp giải (xin nhấn mạnh là áp giải) về Hà Nội và từ đó không còn nghe nhắc đến ông nữa.

Ông Sở có ý định «chiêu hồi» ông Bộ chẳng ? Điều này khó thể thực hiện nổi vì một cán bộ cao cấp được trọng dụng như ông Bộ được đặt trên đầu trường chính trị quốc tế là Ba Lê lẽ nào lại dễ bị mềm lòng đến vậy, dù là mềm lòng với một người em song sanh.

Nhưng vẫn có một nghi vấn quan trọng là nếu vì nhu cầu công tác thi tại sao ông Bộ gặp ông Sở mà không xin phép chính phủ CS Hà Nội trước để bị gián điệp CSBV theo dõi báo cáo và sau đó bị thanh trừng ?

Nghị vấn nói trên lại còn gia tăng hơn nữa khi sau này, hồi giữa năm 1971, ông Mai Văn Sở xuất hiện trong một cuộc họp báo Saigon và nói rõ là ông không hề gặp ông Bộ lần nào tại Ba Lê cũng như tại bất cứ nơi nào khác.

Có người đã nói rằng lúc người Mỹ trao trả ông Mai Văn Sở lại cho chính phủ VN với tư cách một hồi chánh viên và cho xuất hiện công khai trước báo chí cũng như cho đi diễn thuyết ở nhiều nước túc là vai trò «mật» của ông Sở đã chấm dứt và ông đương nhiên bị cháy.

Nhưng vai trò mật đó là vai trò đích thực nào trong quá khứ, có liên hệ xa gần gì với hậu trường hội nghị Ba Lê qua ngả Mai Văn Bộ hay không ? Cần thời gian để trả lời.

Chuyện võ mồm

Từ ngàn xưa, việc đề cao chính nghĩa quốc gia ở nước ngoài vẫn được khoán trống cho bộ Ngoại giao với một nhà thông tin báo chí. Còn bộ Thông Tin thì chỉ lo tử thủ trong nước. Biết chia việc

như vậy cũng hay, khỏi lè rắc rối người bộ anh người bộ tôi.

Nhưng đến khi phái đoàn VN sắp sửa đi Ba Lê phó hội thì một cuộc cách mạng bỗng dưng nổ dậy trong lòng các vị lãnh đạo ngành thông tin. Các vị hùng hổ đứng lên đòi quyền tự quyết thông tin ở quốc ngoại, đặc biệt là kinh đô ánh sáng Balé.

Nhờ tranh đấu anh dũng nên các vị đã được quyền nắm gai ném mặt trên phi cơ Boeing để sang hy sinh tận xứ Phú lăng sa.

Đến Ba Lê, các vị chuyên viên bèn lẩn la trong trong giới Việt kiều gọi là thăm dân cho biết sự tình. Bởi vì thú thật đây là lần đầu tiên làm thông tin quốc ngoại nên các vị cũng e lệ chẳng biết nói năng sao cho phải phép nên đi dò la như vậy cho đỡ hối hận.

Trong cái buổi ban đầu rgor ngác ấy, các vị lại nhè nhẹ dò hỏi với màn tuyên truyền của Cộng Sản. Nào là Cộng Tàu, Cộng Pháp, Cộng Nga, Cộng Việt.., Đi đâu các vị ấy cũng bắt gặp tại cán bộ võ mồm của chúng phản phát sach báo tuyên truyền túm lum. Hỏi ra mới biết chúng nó mần thông tin quốc ngoại như vậy từ đời chưa có hiệp định Gioi Neo lận, mà sách báo chúng nó phát lại toàn in trên giấy thượng hảo hạng, sờ thấy êm như da bà đầm non ấy. Chỉ có điều là xem nội dung thi thấy toàn là chuyện láo lào, dọc tò cát.

Cộng Sản Đông Tây giờ cũng vậy. Bắt cả nước bắt lung buộc bụng nhưng các lãnh tụ đỏ luôn luôn xài sang ở hai lãnh vực tình báo và tuyên truyền. Mà tuyên truyền hải ngoại của CS lại lồng trong bộ ngoại giao nên theo lời tiết lộ của cựu ngoại trưởng Trần Văn Đỗ, ngân sách bộ ngoại giao Hà Nội gấp 5 lần của bộ ngoại giao VNCH ;

Chưa hết lại lùng về vụ sách báo, các vị chuyên viên thông tin của ta lại khám phá thêm một sự lạ nữa, đó là việc chính phủ Bắc Việt thỉnh thoảng gửi quà biếu một số sinh viên và Việt Kiều tại Pháp với mục đích gây cảm tình. Các vị chuyên viên của ta bèn cảm hứng muốn xoay ngược nón bàn nhau theo dõi lập danh sách các sinh viên được Hà Nội gửi quà biếu, vì theo lý luận của các vị ấy thì loại sinh viên này chắc có tội ác với CSBV.

Kế hoạch bàn luận chưa đi đến đâu thì một ngày đẹp trời nọ, một người trong các vị chuyên viên bỗng nhận được một gói quà biếu từ Hà Nội gửi sang ! Không rõ là anh chàng cán bộ Vụ phụ trách li gửi bưu điện đã để lộn địa chỉ hay đây là một trò đùa dai phá thai của bác và đáng ? Nhưng kết quả là các vị chuyên viên của ta liền hủy bỏ dự định theo dõi các sinh viên được quà biếu vì chính quy vị ấy cũng nhận được quà như ai !

Các vị Lèn bàn nhau nên đã độc tri độc, ta cũng chơi trò gửi quà biếu cho Việt Kiều để tranh

thủ cảm tình, cũng in sách báo thiệp để thi đua kỹ thuật với bọn võ mồm CSBV. Thế là các vị bèn thảo một kế sách thông tin quốc ngoại gửi về Bộ Thông Tin.

Không rõ Bộ ta nghiên cứu thế nào mà dự án gửi về từ triều đại ông được sỉ mãi đến đời ông trưởng Trưởng Büro Điện vẫn chưa được phép nhich gì cả. Đến khi ngài Phụ tá đặc trách tuyên vận và báo chí đem dự án phái bụi và nghiên cứu lại thì hội nghị Ba Lê đã lùi 3 tuổi. Nghiên cứu xong lại đệ trình lên thượng cấp và sau vài tháng xét từ từ thì Phủ ô kê toàn bộ kế hoạch, duy có một khoản sửa đổi tí tí, đó là khoản tiền. Bộ TT xin 35 triệu thì Phủ chỉ cấp 30 triệu thôi và ô kê con số 5 triệu.

Tổ quốc làm nguy, hỏi tiền đâu mà mần thông tin quốc ngoại, đòi xài sang tặng quà cáp với in sách báo kiểu đòn lých ?

Trước tình trạng tài chánh bi thảm nứt thế, Bộ ta cũng đành dẹp luôn màn thi đua võ mồm với Vụm ở Ba Lê, mặc cho bộ ta chung nhảy son đố mì một mình quanh bàn hội nghị Ba Lê.

Trong lúc đó, thì các vị chuyên viên thông tin quốc ngoại của ta hy sinh ở Ba Lê từ 4 năm nay liệu có bàn luận với nhau được kể sách nào mới nưa không ?

NGƯỜI XỨ HUẾ

Chúc mừng

ĐINH QUANG ĐỨC

và

CHU THỊ HIỀN

thật nhiều hạnh phúc

THIỆU QUANG

Chia vui

Được tin ngày 22-7-72, hiền muội của
Đoàn Kế Tường

ĐOÀN THỊ MỸ KHÔI

tình nguyện đắp chung chăn với
Thượng sĩ sưa

PHẠM HIỀN LƯƠNG

tại trại tạm cư Sơn Chà - Đà Nẵng

Xã xôi không về được, bọn tao có lời
chúc mừng và từ một quán cốc nào đó tại
Mỹ Chánh, bọn tao sẽ nâng ly gật gù với
mày để tỏ lòng chiêm ngưỡng vĩ đại.

NCY THANH
IRAN TUỒNG TRÌNH

Tâm sự bạn đời

Đính chính về BV 2 Dã Chiến

KBC.4.213 ngày 13.7.1972.
Kg Ba Chủ Nhiệm

Nhà dịp đọc báo «Đời» số 138 có bài Lùi ký «Từ SÀI GÒN đến KONTUM» của ông Trần Hoài Thư cũng tôi nhận thấy có vài việc không đúng sự thật, mong Bà cho đính chính hầu làm sáng tỏ dư luận.

Ở cột 03 trang 17 tác giả bài báo nói: «Một nhà thương hồn độn thương binh mà chẳng một ai săn sóc điều trị thuốc men». Có lẽ tác giả tưởng tượng là Bệnh Viện 2 Dã Chiến bị cộng quân chiếm đóng, Linh Quân y bỏ chạy cả nên tác giả mới suy luận là thương binh không được ai săn sóc.

Dù sao chong tôi cũng xin ghi nhận các chiến sĩ trong ngành quân y vẫn phục vụ duc lực rất hữu hiệu. Bản tin tức của Cục Quân Y do BS Quản Quang Hoa gửi cho chúng tôi đã cho biết hơn 60 BS và hàng ngàn chiến sĩ khác đang có mặt nơi khắp chiến trường từ Quảng Trị tới Cà Mau.

Kính thưa Bà, sự thật là người lính Quân y của Bệnh Viện 2 Dã Chiến luôn luôn có mặt tại Kontum ngay những ngày sôi động nhất của chiến trường Kontum. Người lính Quân y chúng tôi vẫn âm thầm săn sóc eno thương bệnh binh và lo di tản họ về Quân y Viện Pieku một cách chu đáo. Tác giả còn nói đến bức công điện của Dàn y Viện xin Quân Đoàn can thiệp cho thuốc men. Thật ra lúc bấy giờ cả Ty y Tế và Nhân Viên Dàn y Viện đã bỏ đi cả rồi đâu còn Dàn y Viện mà đánh công điện như ông Trần Hoài Thư đã kể. Lúc bấy giờ chỉ có sự hiệu điện của người lính Quân y Bệnh Viện 2 Dã Chiến mà thôi.

Lính Quân y luôn luôn âm thầm làm việc, không mong được đề cao nhưng cũng mong tác giả đừng phủ nhận công lao của họ, làm họ nản lòng, chúng tôi không trực tiếp

tham gia trận chiến nhưng trong những ngày tử thủ tại Kontum, Bệnh Viện 2 Dã Chiến chúng tôi cũng đã có một Hạ Sĩ Quan đèn nợ nước và sáu quân nhân bị thương vì đạn pháo kích của cộng quân trong lúc họ đang thi hành nhiệm vụ canh gác vòng đai Bệnh viện giữ an ninh cho thương bệnh binh, một số đồng là những người lính kiêu hùng và bất khuất Ô Núi được tác giả đề cập đến ./.

Trân trọng kính chào Bà Chủ Nhiệm.

Thiếu tá y sĩ trưởng
Bệnh Viện 2 Dã Chiến

Ý KIẾN CỦA ĐỜI :

Tác giả Trần Hoài Thư chỉ mô tả khung cảnh của bệnh viện tại một địa điểm và vào một thời gian nào đó khi tác giả chứng kiến. Trong cơn nguy khốn của Kontum lúc đó, dưới mưa pháo kích rơi bối rối bao đảm rằng mọi việc vẫn được quản trị đúng hoàng như mọi ngày?

Dù sao chong tôi cũng xin ghi nhận các chiến sĩ trong ngành quân y vẫn phục vụ duc lực rất hữu hiệu. Bản tin tức của Cục Quân Y do BS Quản Quang Hoa gửi cho chúng tôi đã cho biết hơn 60 BS và hàng ngàn chiến sĩ khác đang có mặt nơi khắp chiến trường từ Quảng Trị tới Cà Mau.



Đừng đóng cửa Đời!

Huế 17-7

Kính bác,

Nghé tin bác định đóng cửa báo Đời, cháu buồn quá. Xin bác đừng đóng cửa Đời. Đời là nguồn an ủi của cháu. Cháu nguyện sẽ trung thành với Đời dù bất cứ giá nào và nguyện sẽ là một cổ động viên cho Đời.

NGÔ MỘNG QUYỀN

TRẢ LỜI :

Bạn yên tâm, báo Đời không đóng cửa đâu, trái lại sẽ sống mạnh mẽ trước.

Ý kiến

của một độc giả

Qui Nhơn, ngày 15-7-1972

Kính gửi

Ông Đầu Gói

Theo lời kêu gọi của Ông ở trang 4, Báo Đời số 139 tôi xin góp ý kiến cùng Ông các mục cần duy trì:

- Đầu Gói của Kha Trần Ác
- Nhận định Thời sự của Lý Đại Nguyên.
- Sinh Tử Phù của Ông Đạo Cát
- Tin tức trong nước.
- Vòng quanh thế giới
- Đời muôn mặt.

Mục không cần thiết nên giảm bỏ: Ca Nhạc và Điện Ảnh vì nó không thích hợp với những độc giả tra chuồng theo dõi thời sự về quân sự, chính trị, tình hình quốc nội và quốc ngoại.

Rất hoan nghênh các câu chuyện về chiến sự, hình ảnh mặt trận kèm những tin chiến thắng và cảnh chạy giặc của đồng bào

Yêu cầu vạch mặt chỉ trán những nhân vật đi ngược quyền lợi quốc gia và khích lệ những vị có công với tổ quốc.

Kính chào

NGHỈ HÈ

và

TỰ TRƯỜNG

Muốn giải trí cần nǎo và giải toán hãy mua bộ sách soạn thảo công phu theo đường hướng giáo dục tàn toán học do GS Nguyễn Minh Sử biên soạn:

- TOÁN HỌC VÀ TRÍ KHỨN
 - PHÉP TÍNH TRACHTEN-BERG
 - TOÁN HỌC QUAN SẮT
 - TOÁN PHÁT TRIỂN
- trình độ phổ thông - Ban Chứng 480 Phan Đình Phùng SG xuất bản.

600 hạt thuốc nhỏ
trong **1** viên

Supercol

TENAMYD

* *Chống,
CẨM CÚM và các chứng
XÔ MŨI * NGHẸT MŨI*

bảo vệ quý vị suốt ngày và suốt đêm



Pub TÂN NĂM • KN số 15/BYT/QCDP

**600 HẠT THUỐC NHỎ SẼ TAN DÀN
TRONG NGÀY ĐỂ tác dụng liên tục
bảo vệ sức khỏe của quý vị**