

# ĐỐI VĂN CHƯƠNG

## THỜI CHIẾN

50-71  
531  
42+

142



# ĐỜI

SỐ 142 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 28-7-72 ĐẾN 4-8-72

**ĐẶC BIỆT:** VĂN CHƯƠNG THỜI CHIẾN.

- NỖI BUỒN TRONG THỜI CHIẾN : trầnminhphú
- SỰ SÁNG TẠO VĂN NGHỆ : vñ  
thibich.

**CHÍNH TRỊ :**

- HÒA HỘI BA LÊ ĐÃ CÓ NHIỀU HỨA HẸN : lýđặnguyễn.

**VĂN NGHỆ :**

- NGƯỜI VỀ TỪ TÂN CẢNH : trầnhoaithu
- CHÙ CÒN UỐT MỤC : phanhnhatnam.
- CÀU CHUYỆN KHÔNG TÊN : leautidiêu
- LỐP TRẺ HÀ NỘI : bùivânbinh.
- PHÁ CÁCH : cacsì
- GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÀ CHẾT : hoanghainthuy
- PHIÊU : têđè.

**CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :**

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ • ĐỜI MUÔN MẶT • THỜI SỰ THẾ GIỚI • THỜI SỰ TRONG NƯỚC • ĐIỆN ẢNH • NHIỄU ẢNH • S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :  
**Bà TRẦN THỊ ANH MINH**  
 Chủ trương biên tập  
**CHU TÙ**  
 Số số 143-145 Cống Quỳnh S.G.  
 Đ.T. 22.323  
 (Phát hành mỗi sáng thứ SÁU)

## Thư tòa soạn

Trong ba tháng qua, bạn đọc hẳn đã nhận thấy các chủ đề của tuần báo *Đời* luôn luôn theo sát các diễn biến chính trị và quân sự trên đất nước chúng ta.

Giữa một giai đoạn có thể coi là đầy churning biến có tính cách quyết định đối với tình thế và vận mệnh tương lai của dân tộc, chúng tôi ý thức rằng độc giả ưu tú của tuần báo *Đời* đòi hỏi phải có những số báo như vậy. Các số báo đó cung cấp các dữ kiện căn bản, ghi lại những hình ảnh có ý nghĩa sâu xa, và đưa ra những nhận định rõ ràng về diễn biến của thời cuộc.

Theo sát những diễn biến đó, để làm công việc thông tin, bình luận, và trình bày thái độ trước thời cuộc, tuần báo *Đời* bị một số trở ngại kỹ thuật gay go — chưa nói đến những trở ngại về tinh thần do ngoại cảnh chèn ép hạn chế.

Những khó khăn vì kỹ thuật đã khiến cho tiếng nói của tờ báo đến với bạn đọc bị chậm trễ và mất thời gian tính rất nhiều.

Thứ nhất là kỹ thuật in chậm chạp. Thứ hai là việc in bìa tờ báo với chủ đề ghi ngài bìa phải thực hiện hai số báo một, nghĩa là mỗi lần in bìa, phải in hai số một lúc. Việc in bìa, từ công việc của họa sĩ tới việc lọc màu, làm 4 bản kẽm, in bốn lượt bốn màu, cắt bìa v.v... phải kéo dài gần một tuần lễ. Như vậy có những chủ đề tờ soạn phải lựa chọn và quyết định từ hai hoặc ba tuần trước.

Thứ ba là khuôn khổ tờ báo phải gấp báo, xếp và đóng báo, cũng kéo dài mất hai, ba ngày.

Tất cả những khó khăn về kỹ thuật trên khiến cho tờ báo có thể bị thời gian qua mặt. Có ba loại hậu quả : thứ nhất là nhiều khi bạn đọc cầm tờ báo với một chủ đề thời sự sau khi biến cố thời sự đã qua rồi ; thứ hai là tờ soạn phải tiên liệu và nhiều khi tiên đoán về thời sự, nhưng không ai không có thể làm hoàn hảo việc tiên đoán thời sự đầy biến cố bất trắc như lúc này ; và thứ ba là nhiều khi tờ báo phải bỏ qua một đề tài thời sự thích thú, vì đã mất thời gian tính.

Bạn đọc sẽ thông cảm những khó khăn đó khi biết rằng các bài bình luận của Lý đại Nguyên, Các Sĩ... các bài phiếm luận của Kha Trấn Ác, Ông Đạo Cầy.. đều phải viết một tuần lễ trước khi tờ báo tới tay quý bạn. Dù người viết cố gắng hết sức để vượt qua khoảng thời gian ngắn đó, bạn đọc cũng cảm thấy bất hứng thú vì bài viết không đáp ứng được những thắc mắc, lo âu trước các biến cố thời sự.

Chính vì vậy tờ soạn *Đời* sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng đã đành phải thay đổi khuôn khổ, tức là thay đổi cả kỹ thuật ăn loát của tờ báo.

Chúng tôi xin phép quý bạn đọc giả để thay đổi khuôn khổ báo *Đời* hiện nay và ăn hành với khuôn khổ lớn như các nhật báo. Tờ báo *Đời* sẽ in khổ lớn như báo Sóng Thần, và in hoàn toàn bằng máy Offset. Với kỹ thuật đó, việc ăn loát chỉ cần thực hiện trong vòng 2 ngày thay vì một tuần tới 2 tuần lễ như trước.

(Xem tiếp trang 39)

# nói chuyện với đầu Gối

## KHA TRÂN ÁC

### Ném mùi roi vọt

Bạn đọc Nguyễn Duy Thông ở Lyon (Pháp) Viết cho Đầu Gối :  
Lyon 6/6

Kính ông Đầu Gối.

Là 1 độc giả rất xa xôi của ông, tôi xin gửi lời ông bài báo sau đây để làm tài liệu... chửi đời,

Bài báo nói về tình trạng sa sút tinh thần ở VN. Nhảm là trong đó tác giả trình bày như tất cả giới tri thức đều mong Cộng Sản chiến thắng cả.

Nhưng nhảm nhất là ông Tôn Thất Thiện, 1 người có lập trường chống cộng duy nhất trong bài báo lại tuyên bố là Mỹ nên cai trị VN như là thuộc địa, y như người Pháp ngày trước.

Ông nghĩ sao khi thấy 1 cựu Tông Trưởng Thông Tin có thể phát ngôn bừa bãi và vô liêm sỉ như vậy, nhất là câu đó được coi như đại diện cho giới tri thức chống cộng ? Đây là lần thứ hai, tôi đọc thấy ý kiến bất hủ của ông Thiện. Tức là tôi không còn giữ bài báo trước để gửi cho ông, trong đó ông Thiện chửi cả nước là ăn cắp—Trừ ông ấy, có nhiên—và nói có lẽ người Mỹ nên lãnh đạo trực tiếp thì hơn.

Tôi tính viết 1 bài quạt ông ta, nhưng nghĩ nên gửi bài báo để ông viết thi thảm thua hơn. Nghè của ông mà.

Kính chúc quý báo mạnh tiến.  
Kính. NGUYỄN DUY THÔNG.

Thư của ông Thông có kèm theo của báo International Herald Tribune phỏng vấn một số nhân vật VN thành Tiểu Bang thứ 51 của HK cho

trong đó có ông Thiện. Bài báo có đoạn nguyên văn như sau :

« Ông Tôn thất Thiện, cựu tổng trưởng, hiện là khoa trưởng phân khoa xã hội ĐH Vạn Hạnh ở Sài-gòn nói :

« Tôi lo rằng nước (VN) này cần phải ném mùi roi vọt. Tôi không nói là cần đến hành động tàn bạo về vật chất, nhưng nước này thực sự cần một bàn tay mạnh mẽ, nắm quyền tuyệt đối và khiến dân VN phải làm những gì giúp cho họ sống còn. »

« Ông Thiện cũng như nhiều người miền Nam VN khác chỉ trích người Mỹ vì nhiều vấn đề.

« Ông nói : « Nước Mỹ nên làm một trong hai điều. Một là thực sự nắm quyền ở Việt Nam và cai trị trực tiếp như là một thuộc địa, ít nhất là trong một thời gian. Họ phải thúc đẩy chúng tôi có những thái độ mới và những kỹ thuật mới để cho chúng tôi có thể tồn tại được. Như người Pháp ít nhất, họ đã xây dựng được bộ máy công chức để lại cho chúng tôi. »

« Nếu không làm được việc trên người Mỹ phải để yên cho chúng tôi tự giải quyết các vấn đề của chúng tôi. »

Đầu Gối trả lời bạn Thông :

Đầu Gối không thể « quạt » ông Thiện được vì chính không những Đầu Gối hoàn toàn tán thành những ý kiến của ông T.T. Thiện Đầu Gối đã từng đi xa hơn ông Thiện bằng cách đề nghị sát nhập Việt Nam vào Hoa Kỳ, biến Việt Nam thành Tiểu Bang thứ 51 của HK cho

đó mệt. Tổ quốc, ôi có là những danh từ hão huyền lác hậu. Huống hồ theo sự kháo cứu của ông Tôn thất Thiện thì người Việt Nam không khỏi gốc Mã Lai như Bình nguyên Lộc đã chứng minh, mà là gốc Hoa Kỳ, ông Tổ của chúng ta Hùng Vương vốn là người Hoa Kỳ như ông Thiện đã từng chứng minh với các sinh viên ở Đại học Vạn Hạnh. Chẳng hạn tiếng Việt cũng do tiếng Mỹ mà ra, như danh từ « an » thoát thai từ tiếng « eat » của Hoa Kỳ ( « eat » là ăn của Hoa Kỳ đọc là « ān » vì « ăn » bao giờ cũng « ān », không « ēt »).

Riêng đối với ông Thiện, ông Thiện đã viết rằng đất nước này cần ném mùi roi vọt (This country needs a taste of the why) do đó ta cần nọc cobra ông Thiện ra, phết cho ba chục roi, để ông Thiện được cai danh dự là người đầu tiên ném mùi roi vọt.



### Phim An Lộc

Trong số trước, Đầu Gối đã loan tin Đầu Gối đứng làm « bàu » quay phim An Lộc. Xin báo tin này với bạn đọc là công việc đã xúi tên, rất tốt đẹp, số vốn đã dày đủ chuyện phim đã viết xong. Dưới đây là chủ đề, và sơ lược chuyện phim. (Đầu Gối công bố chuyện phim là vì nghe tin có kẻ manh tâm thường cái chuyện phim này do anh em đã sáng tác)

## CHỦ ĐỀ VÀ SƠ LƯỢC TRUYỆN PHIM VỀ AN LỘC

(Chưa chọn Tựa)

—oo—

### CHỦ ĐỀ CUỐN PHIM

Nêu rõ khía cạnh nhân bản trong cuộc chiến đấu của người Việt với người Việt, diễn hình là trong cuộc chiến tại An Lộc.

Khía cạnh nhân bản này được thể hiện qua :

1. Đời sống chung đụng của binh sĩ và thường dân ở An Lộc trong 70 ngày khói lửa. Ở đây, Thường dân được chọn là Trẻ Em.

2 Sự chuyển biến trong thái độ hành động của người lính miền Nam trong những ngày chiến đấu. Truyền phim sẽ dựa trên một câu truyện có thật : Một đơn vị Bệ Cảnh Đò VNCH đã nuôi hơn 80 trẻ em cô nhi hoặc thất lạc cha mẹ, cho đến khi An Lộc được giải vây, đưa lũ trẻ kia về một thành phố khác an toàn.

3. Dụng lại những cảnh kinh hoàng, tàn khốc nhất của trận chiến 70 ngày ở An Lộc.

4. Nếu khía cạnh đặc đáo mà phim chiến tranh các nước đã đề cập tới : cuộc chiến giữa những người cùng ruột thịt.

5. Làm nổi bật đặc điểm của cuộc chiến VN : không phe nào thắng, rốt cuộc chỉ có dân ba, trẻ con thua.

6. Tình đồng bào giữa người lính miền Nam và tù binh, thương binh miền Bắc.

### Sơ lược truyện phim

Tâm là một cô giáo 22 tuổi dạy tại một vựa trại ở An Lộc, thị xã lập trên miền cao nguyên thấp, cảnh trí thơ mộng. Lớp học của Tâm đầy tiếng trẻ thơ hát cười.

Một buổi sáng, lớp học vừa tan thì đạn pháo kích rơi vào thành phố, bắt đầu cuộc tấn công. Tâm sống độc thân ở đây, nên có chạy sang một ngôi chùa để lánh nạn. Tại đây có nhiều dân chúng đã tụ tập.

(Xem tiếp trang 38)

NGŨ TỬ TƯ

## CHUYỆN ĐỜI

# văn chương TRONG chiến tranh ngày xưa

Loan thế độc thư  
Thời bình luyện võ  
CÒ THƯ

Năm Ất Mão (1075), Lý Triệu sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem 10 vạn binh chia hai đường thủy bộ cùng tiến sang đánh nhà Tống, lấy cờ nhà Tống đặt ra phép mời làm khố trăm họ. Vậy quân Đại Việt sang đánh cứu nhân dân v.v..

Lý Thường Kiệt đem quân sang đánh Khâm Châu và Liêm Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, giết hại hơn 8.000 người. Đạo quân của Tôn Đản sang đánh Ung Châu, tức thành Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây. Quan Đô Giám Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đeo bùn đi cứu Ung Châu bị Lý Thường Kiệt đón đánh ở Côn Lôn. Quan gần Nam Ninh, chém chết Trương Thủ Tiết ở trận tiền.

Tôn Đản vây thành Ung Châu hơn 40 mươi ngày. Quan tri châu là Tô Đam kiêm cố giữ mãi. Khi quân nhà Lý hạ được thành này Tô Đam bắt người nhà tất cả là 36 người chết trước rồi tự đốt mà chết. Người trong thành bắt chước Tô Đam không ai chịu hàng. Quân nhà Lý vào thành giết hại gần đến 58.000 (?) người Tàu.

Trận này, hai đại tướng của Đại Việt là Lý Thường Kiệt và Tôn Đản sang đánh nhà Tống giết hại cả thảy tới 16 vạn người, lại bắt người, lấy của đem về nước.

Sau đó Tống triều thấy quân Đại Việt sang đánh phá các châu Khâm, châu Liêm, châu Ung lấy làm tức giận bèn sai các tướng Quách Quỳ, Triệu Tiết cùng 9 tướng khác hội ước với hai nước

(Xem tiếp trang 56)

**PHAN NHẬT NAM**

**Chữ còng  
ướt mực**



Ở Quảng Trị về, bắn đạn trại trước mặt, cuồn sô tay ghi 22 chi tiết ngày, tháng, diễn tiến về vụ thang «móm» men theo đường rầy đánh vào nhà ga Quảng Trị, Sông Lô băng đồng đánh Trị Brú «Út Bạch Lan» dựng cờ đêm trên Cố Thành với khố khăn đầy như gach vụn và mỗi đêm các đại đội xung kích của Hồ Xám Phạm chí Tài ngâm lựu đạn, cát hàng rào đại náo «Maxime, Majestic...» với những gian nguy đến cường độ cao nhất khi bò qua cái bàn billard (sân bay trước doanh trại Trung đoàn I Bộ binh)..Đợi ngất ngư lảng xuống, đợi bần thần đi qua, hích ảnh, mòn hôi của ngàn thùy chết dọc trên 10 cây số khúc đường nhựa trải thịt người từ Giáp Hậu đến La vang thượng từ từ bay nhạt..Tôi có bình tĩnh, phục hồi sức lực để viết thiên hùng ca Dụng Cờ Quảng Trị..Nhưng lại cứng bút, ném cây bút, bẻ ngón tay, bóp chặt hai thái dương, những sợi gân giật giật đến độ chóng mặt..Chết nhiều quá, một ngày đến 11 người chết từ Chuẩn tướng đến Thiếu úy và bao nhiêu hạ sĩ quan và binh sĩ?? Tôi đau như bị đánh, nhức như bị lóc da, xé thịt, người ặng xuống dưới thứ gông cùm vô hình kinh khiếp Sao chết quá nhiều? Sao chết nhiều như thế?

**Tiếng đòn ngày «đảo chánh»**

Dầu tiên là Cố Chuẩn, Tướng Bảo; ông ở Sư đoàn, tôi ở Tiểu đoàn ít khi gặp và giao tiếp; tháng 2-1965, lần đầu tiên mới thấy được một người nhỏ

nhất ở Nhảy Dù kè từ khi Nhảy Dù được Tày đem từ mẫu quốc qua, lúc còn được gọi là Para Métropole với beret xanh... Tháng 2/1965 bắn tập từ Bình già về Sài Gòn để dẹp «đảo chánh» tôi, viên Thiếu úy còn mủi súng, long bận baju mãi chuyện tâm tình chẳng thiết gì đến việc đảo chánh hay chống... Chỉ đâu đánh đó, Thiếu úy «con» húc vào cầu Phan thánh Giả và Đại phát thanh như chốn không người. Đi theo tôi là ông Bảo, Đại úy trưởng ban 3 hay tham mưu trưởng chiến đoàn của ông Đồng. Trong Nhảy Dù có người nhỏ con hơn mình, tôi nhìn ông với khám phá thú vị. Ông quá nhỏ, nhỏ quắt queo yếu đuối, đội chiếc mũ đi rừng nhau nát, khoác thèm cái gilet vải da béo...Trong có vẻ ngô ngô, lè lùng..Sao có người nhỏ như thế mà đi Nhảy Dù, Nhảy Dù từ đời Tày. Ông theo Trung đội tôi vào «chiếm» Đại phát thanh, gù gù chiếc lồng đi vào phòng thầu băng, gõ tay lên phiến dương cầm, một chuỗi âm thanh rất trong sáng vang dội..

Sau này mới biết được: Đó là tay Tây ban Cầm họng nháy, của những ngày Hà nội với Đức Quỳnh...

Nói nồng khúc chiết, khả năng tổ chức và điều hành thương hạng, ông nói tiếp Trung Tá Ngô Quang Trường làm Tham mưu trưởng Sư Đoàn Dù không một ai lỵ hiềm được. Từ 1966 đến bây giờ là bao năm? Cao người có khuôn mặt trầm lặng và đôi mắt buồn buồn do với chức vụ miệt mài lặng lẽ là

ninh ánh ngầm ngầm nội lực của Bộ Tham mưu Sư đoàn Dù, sự đoàn xương sống của quân lực qua chuỗi ngày dài xao động của quê hương.

**Và...«anh Tư» Phi**

Chiếc tàu rót xuống còn mang thêm ông Phi, Huỳnh Long Phi Đường son đại huynh của Pháo binh Dù; ngày nào đó mới là Đại đội trưởng súng cối của SĐ, Đại úy Phi chậm rãi đi đứng, nâng ly rượu, hút điếu thuốc, cái gì cũng chậm chậm phong lưu. Ну cười rộng, tia chin thẳng thắn. Đại úy Phi cùng «xấp» Phạm Hy Mai đấu hót ào ào, một đèn một trang, một to một nhỏ, đưa qua, đã lại nghe rõ đợc, rất chịu...Đi mày còn hơn Bắc Kỳ nữa. «Xấp» Phạm hy Mai, người nói to, nhiều nhất của Nhảy Dù... và của quân lực nếu không nhầm đã xác định như thế. Huỳnh Long Phi đại huynh có rất nhiều ưu điểm hơn người. Nội cái vụ tổ chức cho «tại em» ăn chơi ngay tại vị trí Dã chiến ở Hốc Môn kỳ Tông Công Kích đợt II cũng đã là một nét son của «anh Tư»..Đàn cũng thế, minh tố chức đời sống thật hách mới được !! «anh Tư» xúi tôi tập thể dục vì «tao có cái bụng nhỏ như thế này tập mau đẹp làm..» Cảm ơn anh Tư, tôi đã qua những ngày Học Môn thật vui với anh, rất vui và nồng nhiệt Pháo binh Dù toàn là thử lửa, xếp cũ N.T Nhã, ba Râu Liêm «bo» và anh Tư (cấp bậc của ngày vui Học Môn), binh chủng thòng thái với sĩ quan hàng đầu là phai..Nhưng anh cũng chết rồi, chết đau đòn tàn khốc, chết khi đang còn nghỉ phép, khi vừa mới ở Mỹ về chưa kịp bỏ cái mũi Hamberger để bay ra Huế..Trung Tá rồi, đã có «tín tiền», anh đã cần gì trên chiến trận đó nữa, chắc rằng anh chỉ muốn gop mặt, muốn dự phần vào cùng nguy nan của đơn vị..Chắc chắn như thế vì tìm kiếm thế nào đi nữa, cũng chẳng ai biết chức vụ của anh trong ngày chết. Số ngày nghỉ phép chưa hết, anh dạo nhậm hành quân không sự vụ lệnh, không chức vụ...

**Chết tại nhà xưa**

Cấp lớn chết trên không, nhỏ chết dưới đất. Hùng «móm» trong buổi sáng ngày 9 tháng 7 còn oang vang trong mây : «Mè linh yên tam, túi người ở đây (Quảng trị) tam sông Thạch Hãn lú 6 tuổi, quên từ gốc đá tới gốc cây...Túi sẽ đưa thẳng con (đại đội) túi vò dây dựng cờ...Nhà túi mà...» Hùng móm đã đoán chắc như thế lúc 5 giờ sáng khi bo lén đường rầy cách ga xe lửa 500 thước (hắn túi (tối) mù mù chẳng thấy chi hết, nhưng túi biết hắn ở chỗ nớ !!) Hắn là cái mục tiêu 32, Nhà ga Quảng Trị, nơi Hùng phải «bắt» cho được trong ngày 9/7... Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù đã thủ chai «sâm banh» và lá cờ, Hùng «móm» đi những thước đất cuối cùng để vào «nhà», Đầu quả, ai có ngờ ngày về nhà là ngày chết, cao chót 3 năm quay đầu về nái, con người linh thiêng biến trở lại quê hương để ngã xuống hình hài...Khoa 22A, ra trường từ Mậu Thân đến nay chưa một lần nghỉ phép, lần nghỉ phép độc nhất do CS cấp — Hùng bị bắt ở Charlie, Kontum, tay bị trói cánh khỉ, Hùng khôn ngoan «nịnh» đồng chí để

được cởi trói và Hùng lui, lui nhanh như sóc, đi bộ 10 ngày, phải gọi 10 đêm mới chính xác, đi theo tiếng gọi linh thiêng của bản năng sinh tồn...Đi phía này, đi phía này mới đúng. Pháo binh départ ở hướng kia, vậy là nơi quân bạn. Hùng làm bầm thành lối, nói từng tiếng. Không ăn, chán trầu, từ nơi trốn, bộ chỉ huy trung đoàn Sao Vàng Hùng bì biết bao nhiêu thước đường núi, bao nhiêu vực sâu ghềnh thác để về đến chỗ quân bạn thì ngất xỉu. Thật ra Hùng đã «ngất» từ ngay đầu của cuộc trốn thoát, nhưng Hùng vượt qua Hùng, vượt khỏi xác thân với đến điểm tinh anh chót cục của đời sống. Ý muốn tồn tại của Người. Đầu quá Hùng ơi, mày chết tao mới biết được hết tên của mày, Hoàng ngọc Hùng, ở Sài Gòn bao nhiêu người đang đợi mày để thấy được Hùng «móm», để mời «móm» một ly rượu, nhậu một bữa cho đã đời..khô thật, con người quá tinh cỏ số, mày đi Hành quân «nút mìn Lê Thủy» ở 4 vùng chiến thuật không chết, Damber không chết, Krek không chết, Charlie không chết, mày đánh gặc như uống bia, nhưng lái xe «crép» thế mà về đến Quảng trị nơi mày lớn, nơi mày học lớp ba, lớp nhì, nơi mày đã từng ngồi trần trường dưới gió Lào lội qua giòng sông Thạch Hãn. Quảng trị nơi chôn nhau của mày, nơi mày mở mắt nhìn đời cũng là nơi mày nằm xuống, nằm vì đại pháo, mat mờ, tóc rối tay giật giật. Đầu quá «móm» ơi, đi 4 phương về chết tại nhà, có phải đó là số mạng không Hùng. Ai ngờ lần uống rượu ở cái quán ngoài Xa lộ với Hùng mập, Thịnh và mày là lần chót, tại mày đi hết, mỗi tháng đi một phương, đi khuất, đi mãi..Đàn anh của mày ở lại đây với những phiến toáy vụn vặt, những linh kinh ám ở vò ván của đời bênh viện ầu mực. Tao nâu và đen quá, 3 tuần trước lại mất thằng Phúc «eon». Cung bằng hữu của tao tốt lắm, đủ cả long ly qui phượng, tả phù hữu bát. Sát phả tham liêm, tại mày là những đàn em thượng hảo hạng, những đàn em lùng lùng không thua sút một ai, sao tại mày chết quá sớm, chết đau đớn, chết trận cuối, chết tại nhà..Viết mãi cho mày cũng được, nhưng viết thì cũng thế mà thôi. Hùng «mập», Hùng «móm», Phúc «eon», Quốc Tuấn, Thịnh, Dũng có gặp nhau ở chốn vô hình không, có điều gì làm bạn lòng, có điều gì làm đau đớn, mơ ước, giận hờn uất ức gì không? Hồi những người tuổi trẻ tóc xanh và nụ cười rực sáng—Chúng mày chỉ cười với hư vô.

**Đi tìm lại ta**

Bạn mới, bạn cũ lần lượt bỏ đời mà đi, tuần trước ở cầu Bến Đá, mới gặp lại Trần Văn Tạo hay Tạo «de», Tạo du côn, du kê của 15 năm trước ở Đà Nẵng, thấp nhỏ nhưng chắc cứng như thỏi gỗ, Tạo boxer, Tạo Judo, đấm thanh thiêu niên Đà Nẵng của thủa ấy phục Tạo như thánh, sợ Tạo như thần..Tạo đi khóa 9 Thủ Đức, tình nguyện vào Nhảy Dù, Tiểu đoàn 6, rồi Tạo «mồi máu anh hùng» quai ngay một sỹ quan lớn cấp, vắng khai binh chủng, rồi từ 1964 đến nay mất hẳn Tạo. Người ta

(Xem tiếp trang 39)

# Nỗi buồn trong thơ thời chiến



Có người đã thắc mắc rằng trong cuộc chiến tranh kéo dài ngọt 30 năm qua, biết bao nhiêu anh hùng đã ngã xuống mà sao Việt Nam vẫn chưa có nỗi một thiên anh hùng ca? Điều thắc mắc đó càng có lý do hơn nữa khi người ta biết rõ là dân tộc này vốn không thiếu những thiên tài văn nghệ.

Thật ra, không phải chỉ ở thời đại bây giờ, mà có lẽ cả trong suốt nền văn học nghệ thuật bao nhiêu thế kỷ qua, người ta cũng khó tìm thấy một tác phẩm nổi danh nào của VN ca tụng chiến

tranh hay tung hô những chiến công xương máu ngoài trán mạc.

Và đó chính là một trong những điểm khác biệt lớn lao giữa 2 nguồn cảm hứng văn nghệ Đông và Tây.

Thời gian gần đây, trong lúc chiến cuộc lan tràn ác liệt hơn bao giờ hết, người ta cũng không tìm thấy đâu những tác phẩm văn nghệ lớn xứng danh đề cao máu lửa,

Tuy vậy, hầu hết văn nghệ phẩm bây giờ đều ít nhiều mang sắc thái chiến cuộc. Vì con người văn nghệ dù có muốn xây lầu đài mộng tưởng chẳng nữa cũng phải

khởi từ thực tại mà sống.

Chúng tôi nhận thấy trong ngọt một ngàn bài thơ mà các thi hữu và độc giả của tuần báo Đời gửi về tòa soạn trong mấy tháng vừa qua, có lời quá nửa mang cái màu sắc thực tại đầy máu lửa đó. Dù nhiều bài thơ, mỗi người thơ có một dáng dấp riêng biệt. Nhưng hầu như tất cả đều buồn. Mỗi người thơ nhìn chiến tranh từ vị trí riêng của mình, nói lên những khía cạnh đặc biệt.

Nhưng tất cả đều bằng bạc nói buồn bã lên từ mủi tử khi trên quê hương:

Quảng Trị Đồng Hành trận chiến bằng  
lên  
Kontum Pleiku một trời chết chóc  
An Lộc Bình Long Tây Ninh tàn  
khốc

Có quốc gia nào như quốc gia tôi  
Hai súng đạn đến bay giờ chưa  
chán

(ĐẮC TRUNG)

Những cảnh giao tranh tàn  
khốc dưới con mắt của Võ Bách  
Chiến, một quân nhân vừa đánh  
độc vừa làm thơ ở Kontum thì  
thật tế là :

Ngay Tây Nguyên sông thù tuôn lớp  
lớp  
hương tiễn quân máu ngập xác  
thây trời  
gót cam sấy tan trong giòng suối  
máu

Nước bidon hòa lệ thăm qua người  
Những thắng bạn đã một lần ngo  
ngác  
Đau qua đầu dan khô vẫn chưa  
người...

Nỗi đau khổ cho đến chết vẫn  
thông người được vì người dân  
lên vào cuộc chiến đã nhận ra cái  
bê bàng phi lý của thân phận đất  
nước dân tộc này kẹt giữa hai lần  
tan;

Đạn Tiệp Khắc ghìm người mẹ đói  
Bom Napalm đốt cháy con thơ

(BÙI VIỆT NAM)

Trong cuộc chiến như vậy cả  
người mất quê hương muôn đồi  
vực ai để giải phóng quê cũ thì  
ông không hề ham mê cái  
nghe ngặt tự đặc của  
người hùng bước lên xác quân thù,  
nh trái lại chỉ ước mơ trở về gốc  
rễ lên quê hương thương sót:

Hay cùng nhau xin Người cho ta  
thắng  
Để mai về Quảng Trị khóc như mưa  
Lành đât khô cằn nhiều năm cay  
đắng  
Nhất ngày đêm một chút hương  
thiên

(NGÀ DẠ TRIỀU)

Đi nhặt hương thừa? Mà hương  
thừa nào? Phải chàng đó là những  
hương thừa của những năm tháng  
thanh bình êm ái xa xưa? Hay  
biết đâu chỉ là thứ hương thừa  
của người thân yêu đã mất mà một  
nhạc sĩ đã tả trong bài du ca của  
ông rằng có bì me lèn non tim  
nhật từng đốt xương của đứa con  
yêu quý?

TRẦN MINH PHÚ

Bản Hết hành quân vùng Tam Biển  
Núi cao như dựng với sóng liền  
Rừng xanh màu lá xanh da mặt  
Cơm sấy ăn sao nhớ mẹ hiền  
Mẹ hiền phương đó con dần núi  
Bưng biển chưa hết trọn đời trai  
Bưng biển đêm gói tay lên súng  
Bồng thắt thương thân bồng thở dài

(KIM TUẤN)

Nhà thơ Kim Tuấn thở dài vì  
thương thân, thương mẹ thì một  
người lính làm thơ khác, anh Trần  
Ngọc Kim, ngồi gác giặc trong lô  
cốt nóng bức ở miền Trung lại  
nhớ về người yêu. Cái ý nghĩ chém  
chết ám ảnh tâm trí anh. Chiếu sĩ  
tiền đồn như anh thì không hè sợ  
chết. Nhưng có lẽ anh chỉ ngại  
khi xa người yêu mến:

Ngồi trên dây thép gọi tên em  
Mái tôn hơi nóng hầm xuong cốt  
Lửa cháy trong lòng trong trái tim  
Có phải nơi đây là hỏa ngục  
Còn ta tên tử tội hòa bình  
Một mai ta chết trong lô cốt  
Buồn có vương qua mắng bão min?

Thương nhớ người yêu như  
Trần Ngọc Kim vốn là tâm sự của  
mỗi người lính trẻ xa nhà. Nhưng  
thương nhớ người yêu trong cuộc  
chiến tranh đây bất trắc hiện nay  
lại là một nỗi quẫn quại khác  
thường.



Bởi vì cái mất mát lớn lao nhất  
trong cuộc chiến này chính là sự  
mất đi những hình bóng thân yêu.

Người lính trẻ đồn trú tại một  
nơi đèo heo hút già, điều dầu  
tiền anh nói đến không phải là lời  
than thở cuộc sống kham khổ,  
cũng không phải là nỗi lo sợ mất  
của nhà hay quỷ vật nào khác, mà  
chính là niềm thương nhớ ray rứt  
về một hình ảnh thân yêu cách xa  
biển biếc:

Trong một buổi chiều mưa lè  
thè ở Quảng Ngãi, anh Trịnh Cảnh  
cũng ngồi đèn người yêu dấu  
nhưng với tất cả nỗi bàng hoàng.  
Đây không còn là cơn mưa bay  
lát phát rất thơ rất mộng của nhà  
thơ Hồ Tấn «đêm Huế mưa buồn

nhi em không nói, nhưng cây mủ  
núi gác đầu. Cơn mưa của  
Tây Chinh lại mang sắc thái  
chiến tranh. Anh nhìn mưa mà  
chợt nghĩ đến những tai biến kinh  
hoàng có thể bắt cứ lúc nào đó để  
lên mảnh đời vô tội của người con  
gái anh yêu :

Cơn mưa dài buổi chiều  
Mù mờ như nghìn dặm  
Em có còn đó không  
San dem pháo kích  
Nước nào rả sạch mòn loang  
Bàn tay nào vuốt mắt  
Quần khăn  
Cho một lần thương tiếc

Bên cạnh hình ảnh người yêu,  
người mẹ yêu sầu như trên, chiến  
tranh còn làm nỗi bật trong thơ  
một hình ảnh nữa, đó là hình bóng  
người bạn. Chia bao giờ những  
người trai Việt có cơ hội gặp nhau  
bất ngờ và lý thú như trong thời  
thé tạo loạn hiện nay. Gặp nhau,  
thương nhau và hiểu nhau trong  
trang nét phong dâng, nét phán chí  
buồn đến vô hạn :

Ta kê giang hô người từ chiêng  
Không dừng mà gặp buổi hôm nay  
Lỡ say thi cứ ca cứ hát  
Kiếm gỗ trên trường rút xoong dây  
Mùa mây đường gươm cho phỉ chí  
Anh hùng lở nón chuyền xưa nay  
Mây trăm cây số đường xe chạy  
Chi lớn chôn vùi mãi ở đây  
(PHẠM TRÍCH TIỀN)

Chiến tranh đem bạn bè đến,  
nhưng rồi cũng cướp mất bao  
nhiều bạn bè:

Lúc ra trường mỗi tháng nè một  
ngả  
Thứ phai lần nhợt nhạt gửi cho  
nhau

Thỉnh thoảng trong trang sau tờ báo  
Một vài tháng trong khóa được chọn  
tên

Phép cuối tuần tranh nhau nhận  
trước  
Giờ làm chung tháng được tháng  
kiông

(BÙI VIỆT NAM)

Người lính chiến trở nên lì  
lợm, ngang hừng, tra say sưa túy  
lúy không phải để quên đi nỗi buồn  
thân phận mà thật ra muộn hơi  
men để nói lên nỗi buồn đó một  
cách hài hước nhưng là một bi  
hài đầy nước mắt :

Đêm di hích, ban ngày nhảm nhí để  
Thôi dành say quên tuổi tuổi tháng  
ngày  
Bén bàn rượu mỗi ngày một vắng  
Thương bạn bè chưa uống đã say

Dám xị để vai ba con khô mục  
Uống để quên những tháng đã ra đi  
Để thương những tháng còn trong  
dịa ngục  
Để buồn một phần thân thể phân ly



Dám xị để vai ba con khô mục  
Ngồi bên nhau kể chuyện đời xưa  
Chiều tan học đưa em về trong nắng  
Mà thi thầm mãi chuyện trời mưa

(HỒ TÀ DỘN)

Hai mươi năm trước đây, trên  
những bãi chiến trường ngập máu  
mà bộ máy tuyên truyền của Việt  
Minh muốn tôn sùng là chiến đấu  
thần thánh như chiến dịch Tây  
Tiền thì nhà thơ bộ đội Trần  
Quang Dũng cũng vẫn can đảm nói  
lên những nét bi thảm của nó :

Tây Tiến người đi không hẹn trước  
Đường lên thăm thăm mọi chia phái  
Ai đi Tây Tiến mùa Xuân ấy  
Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi  
Áo bào thay chiếu anh về đất  
Sóng Mã gầm lén khúc độc hành

Và chỉ có những người lính  
lòng đầy nhân tính mới không  
nàng tới thứ vinh quang màu lửa  
coi nhẹ chiến tranh dù với ý nghĩa  
được gán ghép nào để có một  
thái độ bình tĩnh đến đáng mừng  
như :

Anh bạn dại dẫu không bứt nứa  
Gục lên mũi súng bỏ quên đời.

(QUANG DŨNG)

Đối với người VN, nhất là  
người làm văn nghệ, thì điều thừa  
thiết nhất đời là thanh bình và  
thương yêu cho dân tộc.

Đối với các bà mẹ VN, những  
người đã hy sinh cả đời để sinh  
nở, nuôi dạy và chờ đợi đứa con  
trai yêu quý của mình thì :

Ngày con vira biết nói  
Mẹ dạy lời ngọt ngào  
Ngày con vira biết viết  
Mẹ dạy bài ca dao

Dạy con quên thù hận  
Dạy yêu thương đồng bào

(MỘNG TÚ)

Trước mắt các bà cũng như  
trước tâm hồn của những thế hệ  
văn nghệ sĩ VN, chiến tranh dù là  
vì nhiều lý do chính đáng nào, thì  
vẫn chỉ là cơn mộng dù cần quên,  
xưa đi để cho cuộc đời bình yên  
mãi mãi.

Một nhà văn đã có lần nhận  
định thật thẩm thía như sau :

«Đối với các bà mẹ, không có  
chủ nghĩa tốt hay xấu, mà chỉ có  
những người con yêu đã mất».

TRẦN MINH PHỦ

# một vòng thế giới

## HOA KỲ

### Triển vọng của Mc Govern?

Cô đào chiêu bóng Jane Fonda chuyên đóng phim hollywood và những cảnh làm tình, là một trong những người nhiệt liệt ủng hộ nghị sĩ Mc Govern, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ. Cô Jane Fonda mới lên tiếng vận động tranh cử cho Mc Govern ở... Hà Nội sau hai tuần thăm viếng miền bắc. Jane Fonda đã họp báo và tuyên bố : «Mc Govern là điển hình cho lối thoát của nước Mỹ. Ở Mỹ có nhiều biến chuyển xảy ra rất nhanh.»

Cuộc toàn thắng của Mc Govern trong đảng Dân chủ quả là một sự thay đổi quá nhanh chóng. Hồi đầu năm nay ít người dự đoán là Mc Govern có thể được các đại biểu đảng Dân chủ bầu làm đại diện của đảng để tranh cử Tổng Thống. Người ta chú mục theo dõi Muskie và Hubert Humphrey.

Bất ngờ, trong các cuộc tuyển chọn sơ bộ, Mc Govern cứ vot liên dần dần, và cả 2 ứng cử viên sáng giá Muskie và Humphrey đều phải tự ý rút lui.

Một trong các bí quyết của Muskie là ông đã vận động thay đổi việc tuyển lựa các đại biểu địa phương của đảng Dân Chủ, và ông đã thành công. Năm nay, đại hội của đảng Dân chủ đầy những bộ mặt mới. Nhiều người da đen hơn. Nhiều phụ nữ hơn. Và nhiều trẻ hơn, có đại biểu đi dự hội nghị còn phải xin tiền cha mẹ để có tiền sài. Và nhiều người thuộc khuynh hướng tiến bộ hơn, như phong trào giải phóng phụ nữ, phong trào phản chiến... Tóm lại, toàn là các ứng

hộ viên tích cực của Mc Govern từ trước đến nay đã tràn ngập trong đại hội đảng và nhất tề ủng hộ gà của họ.

Nhưng đó cũng chính là nỗi khó khăn của Mc Govern.

Vì nhóm người ủng hộ ông không phải là đại diện đa số cử tri Mỹ, nhóm người đó lại có những lập trường quá khích cực đoan.

Chiếm đa số trong đại hội đảng Dân chủ không chắc là chiếm đa số trong đám cử tri Hoa Kỳ. Một thí dụ, 45 phần trăm đại biểu ủng hộ Mc Govern là những người đã tốt nghiệp đại học và đã làm vở bằng cấp đó. Nhưng trong 150 triệu cử tri Mỹ sắp đi bầu, chỉ có 4 phần trăm đã tốt nghiệp đại học, và II phần trăm là đã học qua 4 năm đại học.

Đa số đại biểu ủng hộ Mc Govern là người trẻ tuổi. Nhưng dù năm nay tuổi đi bầu ở Mỹ hạ xuống là 18 tuổi, trung bình cử tri Mỹ vẫn ở mức tuổi trên 40

Đa số đại biểu ủng hộ Mc

Govern là phụ nữ có khuynh hướng cấp tiến. Nhưng đa số phụ nữ Mỹ vẫn còn khuynh hướng bảo thủ, và họ lại ghét các lãnh tụ phong trào giải phóng phụ nữ đang ủng hộ Mc Govern

vì các lập trường cực đoan của họ.

Trong 1 cuộc thăm dò dư luận tuần trước ở Mỹ, viện Gallup cho biết 56 phần trăm ủng hộ Nixon, chỉ có 37 phần trăm ủng hộ Mc Govern - chênh lệch 19 điểm. Chưa có một cuộc tranh cử TT nào ở Mỹ mà lại chênh lệch lớn như vậy.

Cuối cùng còn một yếu tố quan trọng trong đời sống chính trị Mỹ là giới tư bản ở Wall Street và hàng 32 triệu các cổ đông đang làm chủ cổ phần các đại công ty ở Hoa Kỳ. Các chương trình về thuế vụ, giảm chi quốc phòng của Mc Govern sẽ làm các đại công ty tư bản và cổ đông của họ chống lại ông. Chương trình tái phân lợi tức của McGovern chủ trương bảo đảm mỗi người dân Mỹ lợi tức tối thiểu một ngàn Mỹ kim mỗi năm (tương đương 35 ngàn bạc VN một tháng). Ông cũng dự trù đánh thuế 3/4 các lợi tức của người giàu kiếm một năm trên 600 ngàn Mỹ Kim (210 triệu bạc VN).

Đưa các chương trình trên ra là đánh thẳng vào hệ thống kinh tế tư bản, tất nhiên giới tư bản Wall Street không ưa. Mà giới tư bản làm chủ rất nhiều thứ ở nước Mỹ, kể cả dư luận dân chúng



do các đài truyền hình, đài phát thanh và báo chí tạo ra.

Từ nay cho đến ngày bầu cử 7-11 ở Mỹ còn hơn 3 tháng nữa.

Nếu Mc Govern không thay đổi lập trường cho có tính cách trung dung hơn thì ông khó lòng đắc cử. Nhưng nếu ông thay đổi lập trường thì đám ủng hộ viên trẻ quá khích sẽ phản đối mạnh. Mc Govern mới hứa hẹn với các bá vòi tù binh Mỹ ở Bắc Việt là sẽ duy trì quân Mỹ ở Thái Lan để làm áp lực với Hà Nội đòi tù binh. Ngay lập tức có đám thành niên quá khích tới khách sạn ông ô, làm áp lực bắt ban quản lý khách sạn cắt đường thang máy lên phòng của Mc Govern.

## KINH TẾ

### Buôn bán trước, ý thức hệ sau

Triển vọng phát triển việc giao thương giữa 2 khối Tư Bản và Cộng Sản càng ngày càng gia tăng. Trong tuần qua bộ trưởng thương mại Mỹ đã qua Moscow để họp phiên đầu của Ủy Ban Mậu Dịch Hỗn hợp Nga Mỹ. Trong khi đó thì tiếp theo hãng Boeing, hãng Mc Douglas đã bắt đầu đem hàng đến trưng bày ở TC để bắt mồi. Mc Douglas là hãng sản xuất phi cơ Phantom nổi tiếng ở Việt Nam về các phi vụ oanh tạc...BV.

Hai tuần trước đây, Mỹ thỏa thuận bán 750 triệu mỹ kim lúa mì cho Nga và 10 máy bay Boeing cho Trung Cộng.

Bà trùm Nông nghiệp Nga Sô Vladimi Matksevitch và bộ trưởng Cảnh nông Mỹ Earl Butz vừa ký một thỏa hiệp trong đó Mỹ sẽ bán cho Nga 750 triệu mỹ kim ngũ cốc trong thời gian 3 năm tới. Thỏa hiệp này sẽ làm cho giới điện tử Mỹ nhìn thấy một tương lai tốt đẹp, và tất nhiên họ sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho đại viên Nixon.

Nga Sô phải mua ngũ cốc vì kế hoạch 10 năm hiện tại ở Nga chưa cung cấp đủ thực phẩm, nhất là thực phẩm giá súc. Họa ước 750 triệu mỹ kim trên có lợi cho Mỹ và nhiều mít. Thủ nhất là Mỹ không bị bắt buộc phải mua của Nga, một mòn gi để trao đổi. Thứ hai là số tiền tiền phải

chiều một lối xuất cao như mọi khách hàng khác chó kháng hé được chiết giảm như họ đã đòi hỏi ở Moscow hồi tháng 5 vừa qua. Số tiền 750 triệu trên sẽ giúp cho Mỹ thâu thêm mỗi năm 250 triệu mỹ kim giúp cho cân cản chỉ phô bát thêm thùng. Số tiền thâu về xuất cảng ngũ cốc của Mỹ đã tăng 17 phần trăm so với số trung bình các năm qua.

Thương vụ thứ hai rất quan trọng nữa là việc Mỹ thuận bán 10 chiếc phi cơ Boeing 707 cho Tàu, sau chuyến đi gần đây nhất của cố vấn Kissinger.

Thương vụ này đã được sửa soạn từ lâu. Khi Nixon sang Tàu chiếc máy bay ông đáp cũng là Boeing 707 và việc Phi công của ông đã từng biểu diễn cho các chuyên viên Tàu coi. Tháng tư vừa qua, 9 nhân viên của hãng Boeing đã sang Tàu thảo luận các điều kiện. Các nhà lãnh đạo ở Bắc kinh đã chịu trả 10 máy bay này bằng tiền Tây phương, trả tiền mặt. Hàng Boeing cũng sẽ bán phi tùng và huấn luyện chuyên viên cho người Tàu. Vụ bán phi cơ này đã được chính Tổng Thống Nixon thúc đẩy dù rằng bộ Quốc phòng Mỹ phản đối. Lý do phản đối: Sau trong số 10 máy bay trên là phi cơ vận tải, có thể dùng để cho chiến cụ cho Bắc Việt. Nhưng Business là Business, bất chấp các dị biệt ý thức hệ và chế độ!

Trong khi đó, ở Warsaw, thủ đô Áo Quốc và thủ phủ của liên minh các nước Cộng Sản Đông Âu, 200 người đại diện thương mại các xí nghiệp Áo Mỹ đang họp với 100 đại diện các xí nghiệp quốc doanh của những xứ Đông Âu để thảo luận chuyện buôn bán. Đầu mặt các nhà đại diện của Tây phương, hãng máy bay Boeing, hãng hóa phẩm Du Pont, ngân hàng Bank of America, và First National City Bank, xe hơi Chrysler, nước ngọt Coca Cola, xe hơi Fiat, Renault v.v., nước Ba Lan đã ký thỏa thuận cho mỗi 1 nhà máy do các xí nghiệp Tây phương bỏ vốn chung, mà tỷ số đặt ở Tây Âu.

Trong khi đó nhiều đại diện hàng đầu Gulf Oil của Mỹ đã thảo luận việc khai thác khí đốt



Hoà ước trước, thương vụ sau: Khi trùm thương mại Hoa Kỳ trao 10 máy bay cho Nga Sô gặp nhau tại Manila.

và dầu lửa ở Tây Bá Lợi A thuộc Nga, chung vồn hợp tác với Nhật Bản.

Cả thế giới lo chuyện làm ăn, buôn bán, bất chấp chủ nghĩa, chế độ. Chỉ có ở VN còn nên nhau.

## CHIẾN TRANH

### Không có chiến sĩ nào vô danh

Sau mỗi cuộc chiến tranh, người ta thường tìm thi hài và nhận một chiến sĩ để chôn vào 1 năm mồ vòi danh. Tại nghĩa trang Quốc gia Arlington, Hoa Kỳ, đã có 3 năm mồ chiến sĩ vô danh. Năm mồ thứ tư đang sửa soạn được dựng lên vào mùa thu năm nay, để đón nhận một chiến sĩ vô danh trong số các quân nhân Hoa Kỳ chết trong cuộc chiến tranh VN — một cuộc chiến tài nhất mà người Mỹ đã tham dự, dài hơn cả chiến tranh Cao Ly, dài chiến thứ hai, và đại chiến thứ nhất.

Điều khó khăn cho nghĩa trang Arlington trong số 45.810 tử sĩ Hoa Kỳ đã chết ở VN từ ngày 1-1-1960 đến ngày 8-7-1972, không có ai là vô danh. Tất cả các tử sĩ đều được xác nhận danh tính. Chẳng bù với những xác VN trên Quốc lộ 1, Quảng Trị.

Sự kiện này là bởi nhiều lý do. Thứ nhất là chiến trường VN nhỏ bé, nếu so với thời chiến, với nhiều trận đánh, nhiều sự kiện tham dự ở nhiều khắp nơi

Au, Á, Phi Châu. Ở VN các cuộc hành quân của Mỹ ngắn và gần hơn, trong một phạm vi lãnh thổ nhỏ hơn.

Hơn nữa, thời trước các xác chết tử sĩ đều được chôn ở ngay vùng trán địa. Ngày nay mỗi xác chết Mỹ đều được xác nhận danh tính và đóng hộp gửi về nguyên quán.

Cuối cùng, kỹ thuật nhận diện xác chết của Mỹ bây giờ rất tiến bộ. Họ có thể tìm dấu vết trên thi hài người chết cho tới khi nào xác nhận được căn cứ mới thôi. Nếu mặt mũi, quần áo bị mất dấu, họ sẽ tìm dấu tay, nếu bàn tay bị cháy, họ sẽ khám cá răng v.v.

Từ nay cho đến khi chiến cuộc kết thúc, không biết liệu nghĩa trang Arlington có tìm thấy một chiến sĩ vô danh nào chẳng? Có lẽ họ phải hỏi mua của...Bắc Việt. Vì cũng có nhiều người Mỹ chết trên đất Bắc, hiện vẫn còn ghi là mất tích.

## PHI LUẬT TÂN

### Tiểu bang thứ 51?

Đọc chuyện này, xin các bạn đừng tưởng tượng xảy ra ở VN — và cũng đừng hy vọng đây là chuyện Phi Luật Tân, nước láng giềng ở phía đông nước ta, cách hơn một ngàn cây số đường biển.

Tại xứ Phi Luật Tân, phong trào vận động xin sát nhập vào nước Mỹ, làm tiểu bang 51 của Mỹ, đang phát triển mạnh mẽ, thu hút được 5, 6 triệu người tham gia, dân số xứ này là 39 triệu.

Nước Phi trước kia là thuộc địa của người Tây Ban Nha, rồi tới tay người Mỹ. Năm 1946 Phi được trao trả độc lập, trở thành một nước Cộng Hòa.

Nước Phi & cách xa Mỹ hơn 10 ngàn cây số.

Cách đây mười tháng, ông Rufino Ansonio, cựu dân biểu đã phát khởi cuộc vận động xin biến Phi Luật Tân thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ Ông Rufino Ansonio tuyên bố: Tôi tin tưởng rằng lời thoại đặc nhất cho chúng tôi và con cháu chúng tôi là sát nhập vào nước Mỹ. Đó là cách duy nhất

này để bảo vệ nền dân chủ và giải quyết các vấn đề kinh tế ghê gớm của xứ tôi.

Nếu Phi Luật Tân được sát nhập vào Mỹ thì người Phi được lợi gì?

Thứ nhất là ngân sách quốc gia sẽ được tiết kiệm mỗi năm 30 triệu về chi phí quốc phòng và ngoại giao. Việc đó sẽ có hành phủ Mỹ lo.

Đồng thời, những tệ đoan về chính trị của xứ Phi cũng hy vọng được giảm bớt. Nước Phi Luật Tân nổi tiếng vì mỗi năm bầu cử đều có 30 máu, nổi tiếng chủ trọng tối khỉ năng, nghề nghiệp chuyên môn của người di dân trước khi cho nhập cảnh. Vì vậy 10 ngàn người Phi di cư mỗi năm đó phải là 10 ngàn người thuộc loại lưu tú của xứ Phi!

Vậy ai có phản đối phong trào Mỹ hóa xứ Phi không?

Chắc chắn phải có. Nhiều người tố cáo đây là một hành động phản quốc. Tổng thống Marcos cũng chỉ trích đây là một đề nghị ngắn. Nhưng đa số dân Phi cho rằng đây là một canh bạc bạo, chỉ để phục vụ các tham vọng cá nhân của cựu dân biểu Antonio.



Trẻ em ở thủ đô Manila (Phi Luật Tân) bơi thuyền trên đường phố tiếp sau một trận bão lụt dữ dội tại đảo Luzon (Luzon) trong hai tuần qua. Trên 700 ngàn nạn nhân đã mất nhà cửa hoặc phải được di chuyển đi nơi khác; con số thiệt hại: từ 300 tới 500 triệu Mỹ kim.

Cho tới nay đã có trên 200 người chết và khoảng 100 ngàn người dời khát tại các tỉnh bị ngập lụt phía Bắc Manila.

Một Do Võ Phi Hùng Cựu H.S Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường  
dang giúp nhau leo lên quan xe  
để về vùng tự do.

Các chiến sĩ ta trong cuộc phản công tái chiếm QT

đã giải thoát

hang mìn đóng bao khói tay Cộng quân

tại các vùng chung quanh thành phố QT

THIEN HU THI NHU



## THỜI SỰ TRONG NƯỚC

Tại các mặt trận rải rác trên toàn lãnh thổ, cộng quân cố duy trì sự có mặt của họ bằng những cuộc giao tranh, gày rối. Trong vài tháng tạm chiếm, CS tăng cường sự phòng cự cũng cố tuyển phỏng thủ trước cuộc phản công dũng mãnh của binh sĩ Nam Việt, chiến trường QT ngày càng khốc liệt khi các cánh quân VNCH đến mục tiêu sau cùng. Đồng thời, các dấu hiệu về sự chuẩn bị đều đặn của CS quanh thành phố Huế dường như xác nhận CS sẽ sớm muộn tung thêm một cuộc tấn công qui mô khi thời gian thuận lợi.

### Dành tung tặc đất đivable

Sau nhiều lần tiến sát cổ thành, mục tiêu cuối của cuộc phản công tái chiếm QT, binh sĩ VNCH lại rút ra ngoài dưới hỏa lực dữ dội của CSBV. Tuần qua các cánh quân Nam tiếp tục nhanh chóng gần đến cổ thành trước sức chống trả mãnh liệt của cán binh CS cố thủ. Từ các cuộc ném bom chiến đấu kinh cổ trọng

thị xã cộng quân tưới bom đạn như mưa lèn các chiến sĩ Dù, kiên nhẫn dành từng phân đất đivable. Cộng quân tránh quần thảo, thi triển tối đa hóa lực súng nặng nhằm tiêu hao lực lượng hành quân nhưng quân Dù vẫn gan lì tiến về mục tiêu. Đến nay, có thêm bằng cứ xác nhận CSBV quyết tử thủ tại chỗ, và còn tận cách đánh bại cuộc phản công của các đơn vị VNCH. Người ta phát hiện sự có mặt của thêm một sư đoàn thiện chiến CSBV vừa rút từ mặt trận cao nguyên về. Đồng thời một lực lượng đông đảo CSBV khác từ bên kia vĩ tuyến đang cố tràn xuống tăng viện tuyển cố thủ ở Quảng trị. Nỗ lực tăng viện và tiếp tế của cộng quân bị B52 ráo riết phá vỡ nhưng tuần qua cộng quân đã hai lần liều mạng đánh thọc vào hậu cứ của quân Dù nhưng bị tổn thất nặng nề.

Giải thích sự gay go của chiến trường Quảng trị một sỹ quan Dù

cho biết tại đây cộng quân đã tận dụng trận địa pháo nhỏ súng nặng đặt sâu trong lòng núi và nắm vững các điểm tọa độ thành phố giúp họ mau chóng khám phá ra vị trí đóng quân của lực lượng VNCH. Mỗi lần «diểm mặt» được đơn vị hành quân, CSBV tức khắc trút đủ loại đạn lên đầu chiến sĩ ta. Tuy nhiên nguy hiểm vẫn không lay chuyển sự gan dạ của lực lượng VNCH và mỗi lần giao tranh lớn, binh sĩ Nam Việt lại thu lượm thêm những chiến thắng ý nghĩa.

### Chiến trường Huế sẽ phát nổ

Song song với mặt trận Quảng trị khỏe liệt cộng quân tham lảng chuồn bị một cuộc tấn công mới nhằm vào cổ đô Huế. Theo các phân tích gia ngoại quốc, Hà Nội sẽ đánh Huế để vớt vát một phần nào vị thế quân sự cũng cố lại tình thần cán binh BV, sau khi phần lớn các mục tiêu của cuộc xâm



thanh Quang Trị vẫn còn trong tay Bắc quân, trong lúc đó vòng này của quân Dù still chặt dần. Hình trên : một binh sĩ Dù phỏng nhanh qua từng vướng nhà đập nát trong đường phố QT để tiến đến mục tiêu. (Ảnh NT)

V.N. TRƯỚC  
THỜI CUỘC  
QUỐC - TẾ

**VẬN ĐỘNG  
HÒA BÌNH  
RÁO RIẾT**

Trong khi chiến trường ở cả 2 miền VN còn bốc khói hung hổ thi những diễn biến quốc tế toàn qua về cuộc chiến VN lại nhộn lên trong lòng người Việt rã rời niềm vui mơ som tim lại khung trời thanh bình cũ.

**LHQ xông xáo**

TTK Waldheim tuần qua đã rời trụ sở LHQ khởi sự một loạt công du qua các thủ đô lớn trên thế giới nhằm thúc đẩy các cường quốc mau chóng chấm dứt cảnh đói ở tại Đông Dương và Trung Đông. Tại Mạc tu Khoa ông đã vận động các lãnh tụ Nga Sô cùng Anh Quốc là hai đồng chủ tịch hội nghị Genève 1954 mở lại một hội nghị tương tự để giải quyết cuộc chiến VN hiện nay. Theo các quan sát viên quốc tế, Nga xô đường nhứt đã dành cho

Tổng Thư Ký LHQ Karl Waldheim,



Một cán binh CSBV nằm chết trên ngưỡng cửa thành phố QT sau khi quân Dù chở thùng phông tuyến của Bộ quân và dồn Bắc quân vào khu Cố Thành. Chân người cán binh này còn mang dép Bình Trị Thiên nhưng bên cạnh có nón sáu của Nam quân, át hẳn là một chiến lợi phẩm mà anh đã chia được sau khi Nam quân di tản khỏi QT trước dag. (anh Ngg Thanh)



CSBV cố gắng cầm chân quân ta tại Omang Trị bằng trọng phao, gây tang tóc cho đồng bào vô tội. Hình binh là thân nhân một em bé bị sát hại trong một cuộc pháo kích của Cộng quân tại QT đang gào khóc bên cạnh quan tài của em.

lang vượt tuyến bất thành. Cuộc tấn công lường lai này, được chọn lựa tung ra vào lúc thuận lợi từ đây đến tháng 11 sắp tới—nếu thành tựu sẽ làm suy yếu triền vong thắng cử của Ông Nixon và đem lại lợi thế cho Bắc Việt tại bàn thương thuyết. Tin mới nhất tiết lộ hiện có 2 sư đoàn CSBV tăng viện đang lẩn quẩn quanh cố đô Huế. Chúng tiếp tục rót hỏa tiễn và trọng pháo vào khu đông dân cư trong thành phố mở nhiều cuộc tấn công thám dò phía tây nam. Riêng hỏa cứ Checkmate, ngọn đồi chiến lược án ngữ lò xém nhập của CSBV vào Huế, tuần qua đã lãnh trên 1000 đạn pháo kích dù loại cự quan công sản.

Dàn chúng có đó vẫn sinh hoạt bình thường trước ý định giết chóc của CSBV và lần này đường như người dân ở đây đã chọn lựa ở lại cung sắt canh với chiến sĩ gần đà sư đoàn I bảo vệ quê hương tiềm ẩn của mình.

**Bình Định cố tái chiếm vùng tạm mất**

Trong khi mặt trận An Lộc tạm dịu, chiến trường Bình Định, Kontum gay cấn hơn. Bộ binh VNCH tại cao nguyên tuần qua nhiều phen phải tiếp cộng quân suốt ngày. Đồng thời tại Bình Định, quân lực VNCH mở thêm một cuộc phản công nhằm tái chiếm các quận ly bị cộng quân tạm chiếm hồi tháng 4. Hiện cộng quân đang kiểm soát phần lãnh thổ gồm các quận Hoài Ân, Hoài Nhơn và Tam Quan. Sau khi cuộc hành quân thứ 1 kết thúc với thành quả tốt, cuộc hành quân thứ 2 tiếp đến đã đưa được một tiểu đoàn tiên phong VNCH đến gần Hoài Nhơn. Và các cánh quân VNCH khởi sự tấn đánh các vị trí quân CSBV dọc theo con đường dẫn đến mục tiêu. Đặc biệt trên ngọn đồi gần Hoài Nhơn, binh sĩ Nam Việt phải giao tranh với CSBV ăn phục sau những công sự kiên dồn bẩm yếu.

**Miền Nam mạnh hơn khi CSBV thoái bộ**

Nhìn chung cuộc tấn công quy mô của Hà nội tại miền Nam, theo nhận xét của báo chí thế giới, tăng sút kém rõ rệt trước sự trưởng thành của quân lực VNCH vừa dũng cảm và đầy kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng qua số lượng chuyển từ nặng tiếp tục chuyển từ Bắc và Nam, người ta tin rằng tướng Giáp sẽ theo đuổi loại chiến tranh qui trước. Cộng quân được trang bị đầy đủ cho thử chiến tranh này song các sĩ quan CSBV tại mặt trận lại thiếu kinh nghiệm cần thiết trước hình thái chiến tranh mới. Về phía Nam Việt, các quan sát viên quốc tế ghi nhận có sự cải thiện khích lệ về phẩm chất chiến đấu cũng như quân số Nam Việt ngày nay đã vượt lên hàng đầu tại Đông Nam Á. Mặt khác chính phủ VNCH cũng đã chứng tỏ được khả năng lãnh đạo cuộc chiến. Quân dân miền Nam đã giữ vững được phần lớn lãnh thổ trước sự tấn công vũ bão của cộng quân và lúc này lại có thể trong bước đánh lại phản đòn tạm mất.





Cố vấn Kissinger : Lại mót nghị !

ông Waldheim sự ủng hộ khích lệ trước đó Nga đã nhiều lần bác bỏ đề nghị của Anh nhằm triệu tập lại hội nghị Genève, viễn cờ rằng thời gian chưa chín mồi.

Người ta hy vọng Mạc Tư Khoa sẽ xét lại lập trường trên trước chiều hướng hòa giải của thế giới hiện nay, đặc biệt sau khi baang giao Nga Mỹ cải thiện tốt đẹp.

#### Ngoại giao quốc tế nhộn nhịp

Song song với nỗ lực của LHQ các cường quốc liên hệ đến chiến cuộc VN đang cương các cuộc tiếp xúc, Quốc hội HK tuần qua đã thông qua một tu chính án đánh 70 triệu Mỹ kim để giúp đỡ dân tộc và thương vong Nam Việt, đồng thời đòi hỏi HK phải hợp tác với các nước khác chuẩn bị tái thiết cả 2 miền VN, ngay sau khi chiến tranh tàn lụi.

Quyết định trên một phần nào phản ánh sự tiến triển đều đặn của các cuộc vận động chính trị do HK chủ xướng đang diễn ra như những đợt sóng ngầm khắp thế giới, mới đây cựu ngoại trưởng Anh Stewart đã bay đến Saigon và tuyên bố rằng cần mở rộng thành phần tham dự hòa đàm Balè—đặc biệt thêm TC—mới có thể đem lại cho nhân dân VN nền Hòa Bình giá trị. Lời tuyên bố của ông Stewart được đưa ra cùng lúc và phù hợp với nguồn tin tây phương ở Bắc Kinh theo đó, hình thức của cuộc thương thuyết Balè sẽ biến đổi để trở thành một cuộc hội đàm mở rộng do LHQ đứng ra triệu tập.

Mặt khác Ngũ Giác Đài tiết lộ đã bắt được mệnh lệnh của Hà Nội

gửi cho các lực lượng chiến đấu CS miền Nam, theo đó, quân cộng sản chuẩn bị ngưng bắn vào khoảng từ tháng 9 đến 11 và trước thời gian này phải cố chiếm thật nhiều đất.

#### Hà Nội bắn loạn

Các đợt vận động chính trị dường như không thăm sâu vào cuộc thương thuyết. Phiên họp thứ 151 tuần qua tại Ba Lê vẫn đậm chất trong thế cũ nhảy. Phe CS nhắc lại đòi hỏi HK ngưng ủng hộ TT Thiệu thành lập một chính phủ hòa hợp, chấm dứt đội bom BV và các giải pháp chính trị phải được thực hiện đồng thời với thỏa hiệp quân sự. Phía Đồng Minh, lập trường tách chính trị khỏi quân sự vẫn không thay đổi.

Sự thật người ta hy vọng nhiều hơn ở cuộc thảo luận kín giữa ông Kissinger với Lê Đức Thọ và Xuân Thủy diễn ra trước phiên họp công khai 151. Nội dung mật nghị được giữ kín. Được biết, trước khi sang Balè, Kissinger tỏ ra lạc quan rằng phe Cộng sản sẽ uyển chuyển hơn và ông Lê Đức Thọ — theo tiết lộ của đại sứ BV ở BK — lần này đã trở lại cuộc mật nghị với nhiều quyền hạn rộng lớn do Hà Nội ủy thác để thích ứng với tình thế mới.

#### Những quả bóng thăm dò kỳ lạ

Tình thế mới hứa hẹn cả lực lượng lẫn lo ngại. Trong phiên nhóm 150 lần trước, phe Cộng Sản đã nhấn mạnh yêu sách HK, phải hy sinh T.T. Thiệu và bộ Ngoại giao Mỹ sau đó trả lời Hoa Kỳ sẽ ưu xem xét đòi hỏi của CS nhưng không sốt sắng đáp ứng. Các thủ đô lớn trên thế giới một phen chờ đợi đột biến...



VŨ VIỆT

#### LÝ ĐẠI NGUYỄN

### HÒA HỘI BA LÊ ĐÃ CÓ NHIỀU HỨA HẸN

Mỗi quan tâm bậc nhất hiện nay của thế giới đều tập trung về vấn đề Hòa bình Việt Nam. Tất cả đều có cảm tưởng rằng chiến tranh Việt Nam sắp bước vào giai đoạn kết thúc, tuy nhiên chưa một người nào dám tiên đoán rằng lối kết thúc đó như thế nào và tương lai Việt Nam sẽ ra sao.

Có điều rằng: hiện nay hình thức về hòa hội đã thực sự được chia làm hai phần, phần công khai vào những ngày thứ năm hàng tuần và mặt nghị diễn ra bất thường, nhưng lập tức được thông báo ngay. Chính những cuộc mật nghị đó mới thực là nơi để đưa vấn đề Việt Nam ra mổ xé cẩn kẽ, và cũng từ nơi đó vấn đề Việt Nam được giải quyết.

Ngày 19-7, tức là trước một ngày của phiên nhóm chính thức tại Ba Lê, cố vấn của Tổng thống Mỹ Kissinger đã gặp Lê Đức Thọ ủy viên chính trị và trưởng phái đoàn thương thuyết Bắc Việt Xuân Thủy để bí mật thảo luận về vấn đề ngưng chiến tại Việt Nam.

Buổi gặp gỡ này hoàn toàn được giữ kín về mặt nội dung, nhưng với sáu tiếng rưỡi đồng hồ họp liên miên, hiển nhiên không phải là để đặt ra một vài nguyên tắc, mà phải là một cuộc bàn vào chi tiết của vấn đề. Nếu không thì đây cũng là một cuộc họp để đúc kết tất cả những đề nghị từ xưa tới nay của các phe hòng tìm lấy một sự dung hòa cần thiết để giải quyết cuộc chiến tranh đầy phức tạp Việt Nam.

Trong buổi họp chính thức ngày 20-7, về phía Mỹ thi vẫn giữ đề nghị 4 điểm của Tổng thống Nixon đã đưa ra ngày 8-5, trong đó có vấn đề ngưng bắn toàn bộ Đông Dương, kiểm soát quốc tế, Triển tú binh Mỹ và quân Mỹ triệt thoát khỏi Việt Nam trong vòng 40 ngày. Nhưng ông Porter trưởng phái đoàn Mỹ giải thích thêm rằng: Cần phải có ngưng bắn để hai bên bình tĩnh thảo luận về giải pháp chính trị cho tương lai Việt Nam, trong đó bao gồm những điểm đề nghị của phe bên kia.

Về phía Bắc Việt cũng không đưa điều gì mới mà chỉ nói về ý nghĩa của ngày 20 tháng 7. Và mong muốn trở lại hiệp ước Genève trong đó gồm ba phần chính: Chủ quyền Độc lập, Toàn vẹn lãnh thổ, và Thống nhất đất nước. Đây là một điều khá đặc biệt. Vì rằng tất cả thế giới đều biết chính Bắc Việt đã tràn qua Bến Hải và chính họ đã tạo ra cuộc chiến Việt Nam trước khi quân Mỹ tràn vào Nam Việt.

Từ trước tới nay, Bắc Việt thường viện lý do cho là tại Miền Nam không chịu đóng tuyển cử để thống nhất đất nước, đúng với kỳ hạn 2 năm mà hiệp ước Genève quy định. Còn Miền Nam thi viện

lẽ rằng: không một đại diện nào của Miền Nam đặt bút ký vào hiệp ước đó, Bắc Việt ký với Pháp thì sang Pháp mà đòi họ thi hành. Nam Việt chỉ coi đó là việc đã rồi, phải gánh chịu một hậu quả chia đôi lãnh thổ một cách cuồng bức.

Từ khi nền Cộng Hòa của Miền Nam được thành lập chấm dứt chế độ liên hệ với Pháp thì những gì của người Pháp đã theo chân đoàn quân cuối cùng của họ ra đi. Sự đòi hỏi tống tuyển cử của Bắc Việt không được Nam Việt đáp ứng, vì không thấy lý do gì để đáp ứng khi mà những điều kiện đó không do chính mình cam kết.

Từ đây cuộc chiến tranh Việt Nam nổ ra. Bắc Việt cũng không dám công khai đưa binh đội từ Miền Bắc vào Nam để tạo chiến tranh, mà họ phải ngụy trang dưới chiêu bài Giải phóng của người Miền Nam. Thế nhưng rồi vì tình thế cấp bách đưa đẩy, Bắc Việt đã phải công khai tràn qua Bến Hải để xâm phạm lãnh thổ Cộng Hòa Việt Nam.

Nói rằng Nam Việt từ chối tuyển cử còn có thể biện minh được, chứ quân đội Bắc Việt tràn qua vĩ tuyến thi không có cách gì biện minh cho hành động đó không phải là một việc hủy bỏ hiệp định Genève về Việt Nam. Nay thì đúng ngày 20 tháng 7 sau 18 năm chia cắt, Bắc Việt lại lập lại đề nghị trở về tình thần Genève tất nhiên phải mang một ý nghĩa thật sự khác thường.

Từ lâu nay, nước Anh đồng chủ tịch hội nghị Genève 1954 về Việt Nam đã mòn mỏi để vận động với Nga cũng là chủ tịch hội nghị đó, nên quay về tình thần Genève, nhưng vẫn bị khước từ. Còn Mỹ vì từ trước vẫn không ký kết trong hiệp ước, nên lờ lững sao cũng được. Riêng Tàu cũng có tham dự và ký kết thế nên có vẻ như muốn trở lại hội nghị kiểu đó, nhưng lần này hiển nhiên là Tàu sẽ một mình cõi vẹ vang chứ không phải tháp tùng Nga như hồi 1954 nữa.

Phải chàng khuynh hướng của Tàu tại Bắc Việt đã vượt nỗi khuynh hướng của Nga, để chuẩn bị dư luận cho việc mở rộng hội nghị Ba Lê thành một hội nghị quốc tế kiểu Genève, để vừa lòng cả Nga Pháp lẫn Anh Tàu. Nhưng theo ý Mỹ thì trước khi trở lại hình thức một hội nghị Quốc tế mới cho toàn vùng Đông Dương, Bắc Việt phải chấn nhận ngưng bắn đã.

Thượng viện Mỹ cũng vừa thông qua một tu chính án theo đó Tổng thống Nixon phải tìm cách hợp tác ngay với các nước khác để tìm các biện pháp tái thiết toàn cõi Đông Dương, kể cả Bắc Việt. Tu chính án này cũng đòi vận động lập một quỹ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc dành riêng cho Đông Dương. Rõ ràng là nếu các cường quốc khác làm cho Bắc Việt ngừng bắn trước cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ thì tất cả đều có quyền lợi tốt đẹp tại Đông Dương. Liệu Bắc Việt có cường lại được với tất cả hay không? Chắc là không.



## Về sự sáng tạo văn nghệ

○  
VŨ THỊ BÍCH

LTS : Cô Vũ Thị Bích đã gửi bài này về cho chúng tôi từ giữa tháng tư năm 1972, nhân số báo viết về văn chương trong thời chiến tranh chúng tôi xin đăng tải những suy tư của Vũ Thị Bích về sự sáng tạo văn nghệ với hy vọng có những tiếng vang đối từ phía các văn nghệ sĩ khác để gây bão không khí đối thoại phẫn khởi trong sinh hoạt văn nghệ của miền đất tự... do.. này....

Tôi nhớ tới một giai thoại của kịch giả Ionesco. Cuộc đời ông tới năm 40 tuổi không có gì đặc biệt với cái nghề cao giấy lo kiếm gạo nuôi vợ con đủ ngày nai lữa. Bỗng một ngày kia, ông có ý định học Anh văn, cùn lẽ không ngoài mục đích được tăng thêm chút dinh đồng lương. Ông mua quyển sách dạy phương pháp Assimil, và ngày nào ngồi chép học thuộc lòng những câu văn trong bài học. Rồi tập đọc, ông đọc đi đọc lại những câu : «Trần nhà ở trên», «sàn nhà ở dưới», «một tuần lễ có bảy ngày»... chợt ông tỉnh ngộ. Đó là những sự thực rất thông thường ai mà chẳng biết, thế mà có bao giờ ông suy nghĩ đến.

Một phút giây ngộ là một cuộc đổi đổi thay. Ông thấy cần phải giao giảng cho người đồng loại những sự thực cùn ban mà họ thường không ý thức tới.

Ionesco này ra ý định viết kịch. Vở kịch La Cantatrice Chauve nhờ đó ra đời và làm một cuộc cách mạng trong kịch nghệ Pháp.

Mọi sự đều bắt đầu bằng một sự phản tinh. Đời sống xã hội—bất cứ xã hội nào—bị mày móc hóa vì tập tục, vì những cái đầu óc «trưởng già» mà Ionesco gọi là đầu ngỗng trong vở kịch L'Avenir est dans les oeufs, xã hội đe rất nhiều trưởng ngỗng, và từng thế hệ ngỗng nối tiếp nhau chẳng con nào là không giống con nào. Mọi con ngỗng đều được giáo hóa theo phương thức của lập đoàn, đe trở thành những con ngỗng thật ngỗng, đe duy trì loài giống ngỗng. Những con ngỗng thật ngỗng, không bao giờ đi lạc đà, luôn luôn đứng về phe đa số, nghĩ như đa số và làm như đa số. Đó là tình trạng con người trước khi phản tinh.

Ionesco đã phản tinh do một sự tình cờ, trong trường hợp học Anh văn. Song nhiều người khác thường phản tinh sau bao công tim kiêm và suy tưởng.

Nói tới sáng tạo văn nghệ là nói tới sự phản tinh. Văn nghệ sĩ không sáng tạo như người vẽ rất thông thường ai mà chẳng biết, thế mà có bao giờ ông suy nghĩ đến.

Lẽ dĩ nhiên là người vẽ kiều mẫu đi tìm cái thẩm mỹ, song họ chú trọng trước hết tới cái mới lạ, cái khác thường. Vì mục đích vụ lợi, họ sáng tạo theo chiến thị hiếu của khách hàng. Do đó

mà chúng ta thường thấy những cái «mode» rất quái gở (điều này rất dễ nhận xét ở những xã hội Âu Châu), những cái «mode» nó chửi rủa cái thẩm mỹ. Nó được va chuộng thịnh hành vì nó khác, nó mới, nó cho một số cá nhân cái ảo tưởng vượt ra ngoài sự bình thường tẻ nhạt của đời sống hàng ngày.

Thật vậy, trong đám đông quần chúng, con người trung bình là con người vô danh. Không có sức tài để tạo cho mình một thực thể độc đáo để trội lên khỏi cái bình thường, con người hay tìm những phương tiện phù hoa giả tạo để lập dị mà tưởng chí mình là đầu đàn của bầy ngỗng. Những con người trung bình bắt mahn đe vẫn chỉ là những cái đầu ngỗng vì họ làm cái khác thường với cái chân thực. Sự làm đó thật là vô hại cho sự an ninh của xã hội ngỗng. Trong một xã hội càng ngỗng thì các kiều mẫu già quái gở càng phồn thịnh.

Sáng tạo văn nghệ không có nghĩa là đi tìm cái khác thường. Không nói đến cái cả những gì trắng. Sáng tạo là đưa ra ánh sáng những sự thực chính yếu cẩn bản mà con người trung bình không nhận thức được.

Hồ Xuân Hương, Tú Xương đã sáng tạo bằng cách khuấy động những nếp sống, tư tưởng «trưởng già» của xã hội phong kiến. Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan..., đã sáng tạo bằng cách vạch trần những thảm trạng của con người Việt Nam nô lệ. Văn nghệ sĩ là những người cảnh giác và mang lấy sứ mệnh cảnh giác người đồng loại.

Con người đời thường ở sống trong thần thoại. Sống đối với họ là sống lặp lại thời gian và sự nghiệp của các vị thần mà họ tin tưởng. Mọi cử chỉ hành động đều dập theo một khuôn mẫu cổ truyền mà kể khởi thủy sáng lập là các đảng siêu nhiên thần thánh. Người Việt Nam thời cự đại vẫn còn nhiều kẻ sống trong thần thoại. Cách đây chẳng bao lâu, người ta vẫn tin rằng : «nếu có bậc thành nhân mới sáng tạo», Nghệ Thuật là nghệ thuật chép nhật lại mô tả lại những nỗ lực của tập đoàn. Về phái dung như cô Tố Nữ bức tranh Tàu là đẹp. Đàn thi sĩ, nô, ai, ái, ô» đã có sẵn từ trước. Ông cha làm vậy, ta cứ thế mà theo!

Giai đoạn thần thoại chưa tuyệt nọc hẳn, thì giai đoạn huyền thoại đã kế tiếp. Sự sống biến chuyển nhanh vượt ngoài tầm cái vỏ của danh từ và ngôn ngữ. Ngôn ngữ và danh từ là những cái mốc phông chung dựa vào đó mà chúng ta lần lần tới về phía thực tại linh động tiến triển. Ngôn ngữ chỉ có một giá trị trung, song con người thường đã coi nó như là mục tiêu bất biến. Sự làm tân danh từ và thực thể đã để ra những huyền thoại nó nuôi dưỡng những bộ óc «trưởng già», hay gọi một cách khác, những đầu óc phản ứng.

Tôi lại nhớ một bài báo của ông nhà văn nợ, ta than văn nghệ miền Nam hiện tại không «chống cộng» như những cây tre già chống wind hồi năm 54. Phải công nhận rằng ông ta là

một trong những số người còn sống trong thời kỳ 54. Thế hệ trẻ thù bị cuộc chiến tranh, không muốn trở thành bầy ngỗng : sống như, nghĩ như ngỗng già. Thời gian không lặp lại, lịch sử cũng không lặp lại, và sự sống biến chuyển, tiến hóa.

Cái tính cách quốc tế của Cộng Sản thời Stalin cũng đã thay đổi với thời gian và hoàn cảnh. Ngày xưa khi Karl Marx nói : «Công nhân các nước hãy đoàn kết lại». Cộng sản chỉ có một là Cộng sản quốc tế. Nay nay có Cộng sản. Nga sẵn sàng choảng nhau với Cộng sản Tàu, có cộng sản Việt Nam đi giày giữa Tàu lẩn Nga, có Cộng sản Tiệp Khắc rình cơ hội là mở hội mùa Xuân trước nữ thần Tự Do vào cảm địa vô sản.

Đang viết những dòng trên, tôi nghe tin bao nhiêu người trai trẻ của VN đang chết ở Đồng Hới và Quảng Trị. Bao nhiêu người đã ngã gục vì những cái huyền thoại của «tân thời đại vô nhân寰宇».

Văn nghệ sáng tạo không đi tìm những cái khác thường, song nhận định chân chính về cái bản chất của thực tại nó biến chuyển. Có người sẽ hỏi, nếu chỉ là nhận định và ý thức về một tình trạng, một thực tại thì sáng tạo ở chỗ nào? Phải chăng «sự mâu thuẫn trong cách sử dụng danh từ? — không — vì tro g sự phản tinh đã bao hàm một sự thay đổi từ tình trạng cũ là «mê muội» tới tình trạng mới là «ý thức».

Phản tinh là mở tới một con đường mới. Trong sự phản tinh đã có giấc mơ, mơ tới một con đường xây dựng mới. Phản tinh là giai đoạn tiên phong và hành động thực hiện là hậu quả tất nhiên. Khi nữ sĩ Hồ Xuân Hương nhận định về sự bất công mà người dân bà thụt trong xã hội phong kiến thì đồng thời bà cũng gây được ý thức về một số lý tưởng của người phụ nữ được giải phóng. Xác định một tình trạng khêu khát là đã ý thức về một tình trạng hoàn hảo.

xxx

Trong xã hội tàn tiễn có ít nhiều dân chủ thì công việc sáng tác của văn nghệ sĩ không mấy nổi phập italiani. Họ có thể gặp những kháng lực của thành kiến xã hội, song chính những kháng lực đó lại là đối tượng tranh đấu của văn nghệ phản tinh. Kháng lực đó nhiều khi rất mạnh, lấn át và ngubo trong một hay nhiều thế hệ. Trong trường hợp đó, sự nghiệp văn nghệ sĩ không được niêm vĩnh cửu thời, nhưng sứ mệnh không vì thế mà không hoàn tất.

Trái lại ở những chính thể độc tài, văn nghệ sĩ và quần chúng bị ngăn cách bằng những trói giam, đao và hỏa súng. Sự phản tinh không được nhân truyền phổ biến, hoặc chỉ được giới hạn phổ biến với giá trị sinh và sự nguy hiểm tinh vi của văn nghệ sĩ. Chúng ta không cần phải kể tên các nhà văn hào Nga S., mới đây đã bị kết án hình hay bị đưa đi an tri tại các nhà thương điện để sửa chữa. Tại nước ta, văn nghệ sĩ và ký giả bị thủ tiêu, tù ngục là những chuyện cơm bữa suốt trong thời kỳ kháng chiến. Gần đây vẫn còn những dẫn chứng hùng hồn.

VŨ THỊ BÍCH

## tiểu thuyết hài hước của LÊ TÂT ĐIỀU



# CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN

## PHẦN BA

Vai chị nhô lên quá cao, người nhô dần. Một người đàn bà trẻ, mệt con, mà dung nhan đến như thế là tiêu tụy quá. Suốt thời gian anh bị giam trong đường trì viện, mỗi tuần chị thăm nuôi anh hai lần. Những ngày đau nặng chị cũng không chịu ở nhà. Mô cũng biết vợ nói dối mình nhiều chuyện, nhất là những chuyện liên can đến sự đời khôn thiêu hụt của gia đình. Nhưng, đúng như một người nào đó đã nhận xét không ai có đủ trí nhớ để thành người nói dối hoàn toàn, vợ Mô nói dối rất dở vì thiếu trí nhớ. Chị đoán quyết không phải cầm bao một thứ gì để mua thức ăn ngon cho chồng. Nhưng khi thì Mô thấy chị còn cẩn tay trái, mất tay phải, khi thì ngược lại.

Anh ăn cơm chưa?

— Rồi.

Mô bỗng con bước tới ngồi cạnh vợ. Giọng nói của người đàn bà thoảng xúi động bối rối:

— Thế nào rồi cả h sát cũng lại tìm anh,

— Ít ra phải chiều này hoặc sáng mai mới có vụ đó. Anh sẽ ở tạm bên nhà ông Võ ít lâu.

Người đưa nhô sực mùi xì bóng, chắc nó vừa tắm xong. Nó tựa dùi vào vai bố, bàn tay nhỏ thò vào túi áo rỗng của bố ngoáy tim tội. Loại cảnh tay giả mua ở chợ trời không giờ khá được. Mô thấy cô đến 3 ngón tay của thằng con không cử động một cái linh hoạt. Mô tựa má, tì cằm lần lượt lên mũi lèn tai con. Nhưng thứ đó là đột thật, hoàn toàn của con anh. Nhưng món đó anh cảm vợ bán dù với bất cứ giá nào.

Căn nhà có vẻ rộng ra và sáng hơn : Đixa về bao giờ anh cũng có cảm tưởng ấy. Căn nhà thiếu người chủ gia đình hình như không có gì thay đổi, vẫn nghèo nàn nhưng ấm cúng. Chỉ có người đàn bà thay đổi ở khuôn mặt thường buồn và đứa trẻ nhút nhát hơn, chậm chạp hơn.

Người đàn bà chỉ cái giỏ treo ở góc nhà :

— Em đã sửa soạn để sáng mai lên thăm anh.

Mô câu nhau :

— Anh đã dặn để tiền lo cho con. Bây giờ qua bánh vừa tốn kém mà anh cũng chẳng bao giờ hơn.

Người đàn bà im lặng. Chị im lặng trong trường hợp như thế có nghĩa là rồi chị sẽ chẳng nghe lời Mô dặn.

— Bố ở nhà luôn nghe bố.

Thằng nhô chỉ có một đề nghị ấy, cứ nhắc lại bài. Anh nghĩ là má nó xúi nó. Nhưng xúi từ cái bài anh ua lang thang vào buổi trưa. Bây giờ thì muốn anh cũng khó ở nhà.

— Bố có nhiều công chuyện bố phải đi. Ở nhà em sao được ?

Thằng nhô đâu có thiết tha với đề nghị của chính nó. Nó bình thản tiếp tục tời tẩm đến những sợi râu của anh. Nhưng câu nói của Mô chắc lại gây một thoáng buồn trong lòng người đàn bà, gửi đến vọng qua lời con trai.

Mô đặt con xuống phản, đi ra sau nhà, thằng bé chạy theo vào tận bếp. Căn nhà có một vẻ khoan và gây cảm giác nhẹ nhàng như một ngày đầy hạnh phúc và gió nhẹ.

Mô xoa mái tóc con :

— Đi ngủ trưa rồi lát nữa bố cho đi chơi.

Người đàn bà lần giờ cái gọi vài ở đầu giường :

— Hồi nay nó đâu có ngủ trưa, chỉ thức để pha không à.

Đứa bé cười, Hai tiếng đi chơi đã làm nó mừng rỡ. Người đàn bà lôi từ cái gọi vài ra chiếc quần lanh la mạ và một cái áo màu vàng.

Mô vỗ nhẹ vào mông đứa con :

— Ra mà thay quần áo rồi bố cho đi chơi.

Người đàn bà hơi băn khoăn :

— Anh nghỉ ngơi một chút rồi mới đi chờ ?

— Đi ngay, Anh đâu có mệt. Anh đang vui. Em sửa soạn đi luôn một thê.

— Thời em làm sao đi được. Còn cả đồng công việc.

— Bố đợi một lần.

— Không được đâu.

Người vợ có vẻ cương quyết ở nhà. Mô cũng không muốn ép, thực tình cuộc vui sắp tới có thể chỉ vui đùi với riêng anh. Người đàn bà hiền hảo kia đã chắc gì sẽ thường thức được những phút giây hạnh phúc sắp tới.

— Anh tính cho con đi đâu?

— Đến giải trí trường, khu dành cho trẻ em.

Đúng lúc đó, khách lạ gõ cửa. Mô muộn lùi ra sau nhà, tìm một cái chum nào đó mà chui vào. Nhưng không kịp, người lạ đã bước vào nhà và nhìn anh cười thân thiện :

— Không phải cờn đâu, đừng lo. Nghe người anh em chuồn về được một cách tài tình với đến thăm.

Mô vẫn ngo ngạc. Giờ này mà cảnh sát đã biết anh đào tẩu thì vô lý quá.

— Bọn anh em tôi tính mời anh đến tạm trú ở nhà bọn này ít ngày. Nếu anh ở nhà chắc chắn sẽ bị bắt lại...

— Làm sao anh biết tôi vừa chuồn về ?

— Anh em tôi ở khắp nơi mà, chỗ nào chẳng có tai mắt.

Mô thở dài nhẹ nhõm và bắt đầu bực mình. Anh đã biết sơ lý lịch con người trước mặt. Hắn sẽ làm phiền anh ít nhất nửa giờ. Nếu anh không kéo leo thì có thể mất cả buổi chiều.

Khách khoẻ mạnh, vui tươi và nhanh nhẹn. Hắn bồng đứa con anh lên khen nó khéo khỉnh. Nó bõng, chưa kịp phản đối hắn đã đặt nó xuống, cầm lấy những mảnh vang giấy ngắm nghía và khen vợ Mô khéo tay. Những người làm việc cho công ty Cách Mạng ở phía đông thành phố được chọn lựa rất kỹ. Sự vui vẻ hoạt bát của hắn đều là những thứ đã được tập rut rất kỹ từ trước.

— Bạn tôi biết dù là anh đâu có điện. Nhốt anh vào đường trì viện để chữa cháy chỉ là một hình thức giam cầm. Những người dinh dáng vào vụ cướp nhà băng mà ra tòa lãnh án tù là may mắn hơn anh. Họ biết trước ngày họ được tự do. còn anh, anh có thể bị coi là điện khung suốt đời. Đây là không hề có những trường hợp...

Khách lạ bỗng khom người, hạ giọng, ngón tay trả chỉ vào mông :

— ... Không kể trường hợp thuốc chích quá liều, coi như một tai nạn rủi ro, Anh không điện. Chỗng nó cũng dù biết là anh không điện...

Những anh điện nặng mà nghe có đứa bảo rằng mình nhất định không điện thì khoái không thể tả được. Thằng cha này cũng sành tâm lý đúng là một đại diện lý tưởng của hãng Cách Mạng. Phiên một nỗi là Mô không điện nặng lắm (cứ xem số phòng giam của anh thì biết).

## CÒN TIẾP

TRUNG HỌC Trường dạy bằng lối : Hướng dẫn châm bài gửi đến tận nơi bạn cư ngụ ; Rất thích hợp với các bạn quan nhân, công tư chức, vừa đi làm vừa đi học. Đầu đủ các lớp bậc TRUNG HỌC.

23 Nguyễn Văn Giai (gần cầu sắt - Dakao - Saigon)  
Đ.T. 95.753

## Trường TÂN HÀM THỦ

Thỉnh cầu Ban Giám Đốc Trường TÂN HÀM THỦ 23 Nguyễn Văn Giai Saigon gửi ngay cho tôi :

Họ, tên . . . . .

Địa chỉ . . . . .

. . . . .

Tập thể lệ, mẫu đơn đề tài có thể ghi tên theo họ (Nam, chưng chỉ) . . . . .

## Đặt tên

Chánh Trị và Kinh Doanh, đó là tên một phân khoa đại học ở Việt Nam. Không cần phải coi bẩn dịch, ta cũng có thể biết ngôi trường này có dấu vết của nền văn hóa Mỹ, vì ở bên Mỹ, chánh trị và kinh doanh liên quan mật thiết với nhau, đến nỗi người có lương tâm ở xứ Mỹ phải, buồn nôn.

Đó là lần đầu tiên được chính một nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ gần đây,

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Melvin Laird tố cáo ứng cử viên đang đối lập Mc Govern đã cố gắng lôi kéo nghị sĩ Eagleton đứng phòm cho mình, bằng cách thuận ứng hộ chương trình sản xuất chiến đấu cơ F 15.

Loại chiến đấu cơ F 15 do hãng Douglas sản xuất, trụ sở hãng này đặt tại thị trấn St Louis, quê hương của ông Eagleton. Trước kia St Louis được đặt tên là thị trấn Phantom vì loại máy bay phantom được chế tạo tại đây, và thử máy bay này đang làm mưa làm gió trên các chiến trường từ Đông Dương tới Trung Đông.

Ông Melvin Laird đoán rằng hãng Douglas sẽ cảm ơn nghị sĩ Eagleton và đổi tên thị trấn St Louis thành Lagletown. Một sự tình cơ là máy bay F 15 đang được đặt tên là Eagle !

Đèn quí bạn có thể hiểu hơn về nền « chánh trị kinh doanh » của nước Mỹ xin nhắc lại một sự kiện xưa vào năm 1963 hằng LTV ở tiểu bang Texas đứng hàng thứ 61 trong các công ty đầu thầu của bộ Quốc Phòng Mỹ. Sau bốn năm đeo triều đại của tổng thống Johnson, một chánh khách của tiểu bang Texas, hằng LTV (sản xuất máy bay A7,D) đã leo lên hàng thứ 8. Cũng trong thời gian đó, tổng số tiền đầu thầu trong kỹ nghệ quốc phòng của tiểu bang Texas tăng vọt từ 1,1 tỷ Mỹ kim lên tới 3,5 tỷ, nghĩa là hơn 3 lần.

Với thành tích đó đứng lê tiểu bang Texas phải được đổi tên thành tiểu bang Johnson ! Nhưng dân Texas vui sướng bởi nghĩa, họ chưa đặt tên Johnson cho tiểu bang của họ.

(Hiện nay còn một chánh khách nữa của tiểu bang Texas cũng rất

## Sinh tử phu

### ÔNG ĐẠO CÁY

Lấy lừng trong sự nghiệp bảo vệ kỹ nghệ dầu lửa và kỹ nghệ quốc phòng của Texas, đó là John Connally, đàn em của Johnson. Ông này đã làm thống đốc Texas 9 năm liền, đã làm tổng trưởng Ngân Kho trong chính phủ Nixon và năm ngoài đã cứu vãn đồng Mỹ kim bằng một loạt biện pháp tài chính. Năm nay John Connally tuy thuộc đảng Dân Chủ nhưng lại nhiệt liệt ủng hộ Nixon, tuyên bố quyết làm bằng được cho Nixon đặc cử, đánh bại Mc Govern của đảng Dân Chủ, vì Mc Govern có ý định cắt giảm 30 tỷ trong ngân sách quốc phòng ! Nền sách mất 30 tỷ thì tiêu bang Texas cũng mất một vài tỷ trong đó !

Tiếp theo chuyện đặt tên.

Nếu dân Việt Nam ta muốn tỏ ra là giống dân bét ăn oán giang hồ, thi phải lấy tên ông Johnson đặt cho vài nơi.

Thứ nhất là Khu Lăng Cha Cả, phải đặt tên là xóm Johnson, như ông Johnson đã bỏ 500 ngàn GI lên xứ ta mà nền kỹ nghệ chỉ em ta phát đạt ghê gớm. Mỗi thành phố Đà Nẵng, Cam Ranh, Qui Nhơn và vân đều phải có một xóm Johnson để hậu thế ghi nhớ.

#### Máy bay C-5A Giáp

Nền kinh tế Hoa Kỳ phụ thuộc vào kỹ nghệ chiến tranh, người Mỹ phải công nhận như vậy. Nghị sĩ Fulbright nói chuyện ở trường Cao

lực phi trường Đà Nẵng. Khi Bắc Việt tấn công Quảng Trị với các xe tăng T54, với hỏa tiễn SAM, súng 130 ly v.v... loại C-5A được tập kích thả tài nồng. Chỉ cần một quyết định của bộ quốc phòng Mỹ, hơn 100 chuyến bay C-5A được sử dụng và bao nhiêu vũ khí mới được chuyển tới Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, và tung ra khắp chiến trường để đương đầu với Bắc Quân !

Và ở nước Mỹ người ta đều biết rằng loại vận tải cơ không lồ C-5A này là một thành công của nghị sĩ Richard B Russell, chủ tịch tiền ban quản vụ ở Thượng Viện Mỹ. Ông nghị sĩ này đã giúp hãng Lockheed bắt được mối thầu sản xuất máy bay C-5A, một mối thầu trị giá hơn 5 tỷ Mỹ kim vào năm 1969. Ba năm sau, 1972, chính cộng sản Bắc Việt đã làm sáng tỏ địa vị của nghị sĩ Russell ! Tuy nhiên, công lao không phải chỉ ở máy anh hùng Cộng Sản miền Bắc Việt Nam, mà còn nhờ vào sự chi viện vĩ đại của nước bạn Liên Xô nữa ! Bởi vì vào năm 1969, nhiều nghị sĩ dân bét Mỹ đã đả kích giao kèo sản xuất C-5A. Đến nay thì báo chí Mỹ đồng thanh ca tụng máy bay C-5A có công dụng tuyệt vời ! Mai mốt nếu cần can thiệp cấp tốc bằng quân sự ở Trung Đông, Phi Châu, ở Hy Lạp hay ở Nam Mỹ, người Mỹ có thể tin tưởng vào máy bay C-5A ! Biết đâu, như uy tín này mà hãng Lockheed bắt được mối thầu sản xuất thêm loại C-5A nữa ? Và để ghi ơn, hãng Lockheed phải gọi C-5A bằng bi danh mới là... Võ nguyên Giáp ! — C-5A GIÁP !

Đứng trước đám cử tri như vậy, ông Eagleton phải bảo vệ dự án sản xuất chiến đấu cơ F-15 cũng là điều hợp lý. Báo The Christian Science Monitor viết ngay cả các ông bộ trưởng tại chính phủ địa phương của chúng ta cũng trở thành các nhà vô địch bảo vệ kỹ nghệ chế máy bay !

Vì vậy suốt các năm 66, 67, 68, mỗi lần BV khoe hạ được phi cơ Mỹ, họ tưởng rằng họ thắng, nhưng thực sự họ lại đang giúp cho các hàng chế tạo máy bay của Mỹ thêm phát triển, đặt được mối hàng mới.

Gần đây cuộc tấn công Quảng Trị của quân Bắc Việt đã giục loại máy bay C-5A của hãng Lockheed nổi tiếng. Một máy bay C-5A có thể chứa được 7 chiếc xe tăng M48 từ Guam, từ Okinawa bay thẳng

về ngày xưa mà cũng có lần hơn đổi với Pháp, bỏ trốn khỏi kinh đô Nam Vang, Tổng thống Tưởng Giới Thạch cũng có lần đả kích Mỹ Quốc.

Nhưng ít có một cuộc xích mích giữa nước đàn anh và nước đàn em nào lại có vẻ nặng như ở Ai Cập.

Thủ tướng Ai Cập Sadat định sang Nga 3 ngày mới ở được một ngày đã về nước. Hai ngày hôm sau có vấn đề của tổng thống Sadat tiếp xúc với đại diện ngoại giao nhiều quốc gia, trong đó có cả đại diện bộ ngoại giao Mỹ (Mỹ và Ai Cập đã cắt đứt bang giao, bỏ tòa đại sứ từ lâu). Ngày sau nữa, tổng thống Sadat lèn tiềng đuổi 20 ngàn cổ vấn quân sự Nga, nhưng sẵn sàng cho 15 ngàn cổ vấn dân sự trong các ngành kinh tế ở lại. Ông Sadat còn dọa nếu Nga Sô muốn đòi vũ khí, may bay, hỏa tiễn thì Ai Cập trả luôn, đã có nơi khác viện trợ !

Nơi nào có đủ sức thay Nga viện trợ cho Ai Cập ?

Chỉ còn Mỹ ! Nhưng không lẽ Mỹ vừa giúp Do Thái lại vừa giúp Ai Cập !

Số cổ vấn Nga ở Ai Cập đông hơn số cổ vấn ở Bắc Việt.

Số vũ khí Nga Sô viện trợ cho Ai Cập cũng nhiều hơn.

Có gần 500 hỏa tiễn Sam, khoảng 500 phi cơ Mig 23 là loại tối tân nhất của Nga, để địch với phi cơ Phantom Mỹ bán cho Do Thái. Ở Ai Cập có căn cứ Hải quân Nga đóng, để uy hiếp Địa Trung Hải.

Vậy mà Sadat giận Nga ?

Vì lý do gì ?

Vì Nga không giúp Ai Cập nhiều hơn để Ai Cập đủ sức đánh Do Thái, chiếm lại bán đảo Sinai, bán đảo Sinai rộng bằng cả miền Trung Việt, đã bị Do Thái chiếm đóng từ 1967 đến nay. Do Thái đang tổ chức bầu cử ở đó và đang thiết lập cả các cơ sở kinh tế ở đó.

Không lẽ Sadat chịu cái nhục mất đất đai hoài ?

Nhưng Nga không thể giúp Ai Cập tái chiếm Sinai, như Mỹ giúp VNCH tái chiếm Quảng Trị, dù vùng Sinai rộng gấp 10 lần Quảng Trị ! Vì Nga sợ dụng độ lớn với Mỹ ! Nga lại còn tìm cách bang giao với Do Thái.

Nga chịu nhục với Mỹ được nhưng Ai Cập không thể vừa chịu nhục với Mỹ và Nga !

Vì vậy ông Sadat có lý do để nỗi nóng.

Vụ nỗi nóng của Sadat đáng cho các nhà lãnh đạo ở Hà Nội suy nghĩ ! Nếu Nga vì Mỹ chơi Ai Cập đến mức đe cho Ai Cập nỗi nóng, thì sao Nga không có thể vì Mỹ mà chơi BV ?

Mà có lẽ Nga đã chơi rồi cũng nên nhưng vì có Tàu đứng bên nên chơi nhẹ hơn ! Vả lại người Việt lại có tài nhẫn nhục nên các vụ xích mích chưa bùng ra đột thời !

Dù sao các ông lớn ở Hà Nội nên nghĩ lại. Cố gắng bắt đầu hy sinh nữa làm gì ?

## Áo vọng

Đồng bào ta ở BV tiếp tục chịu hy sinh vì đang Cộng Sản bao rắng họ sẽ thắng. Họ hy sinh từ 1960 để gây chiến ở miền Nam, đến nay 12 năm rồi chưa thấy thắng trận, chỉ thấy đòn át và chết chó. Ở Quảng Bình trong các buổi học tập chính trị, cán bộ vẫn tiếp tục dạy dỗ rằng chỉ có một nghĩa vụ là ti chục ủng hộ đảng danh nhau. Còn việc hội đàm Ba Lê đã có dâng lo, thì không bao giờ làm. Một nghĩa quân Quảng Trị bị VC bắt làm tú binh sang bên kia Bến Hai, trốn về kẽ như vậy, cán bộ C.S còn quả quyết « đảng không thể sai lầm vì đảng biết trước việc hàng trăm năm trước »

Đến lúc này Cộng Sản vẫn còn tiếp tục nuôi ảo vọng chàng ? Họ còn chờ Mc Govern đặc cử để cản không miền Nam này với lời hứa bầu cử của Mc Govern là rút hết quân và ngưng viện trợ miền Nam chàng ?

Có lẽ Hà Nội đã hết ảo vọng rồi. Bom tinh khôn đã thả xuống đất Bắc !

Chính vì hết ảo vọng nên họ mới chịu mặt đam lại cùng Kissinger ở Ba Lê ! Vì chịu mặt đam lại tức là giúp cho Nixon tái đắc cử ! Họ chán Mc Govern rồi chàng ? Có lẽ chán thật ! Vì Mc Govern cũng là... tư bản Mỹ ! Phe Lockheed hay là phe Douglas, hoặc phe Boeing thì cũng sản xuất máy bay Mỹ cả ! Tôi gi đem xương máu dân lành để giúp kỹ nghệ phi cơ Mỹ phát triển hả các ông Duẩn, ông Đồng, ông Giáp ?

# ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

## XÃ HỘI

### 600 người săn sàng cưới một cô gái mang thai

Câu chuyện xảy ra tại Úc, khoảng 600 người đàn ông, đã tỏ ý sẵn sàng cưới một cô gái mang thai 16 tuổi sau khi cha cô giúp đỡ con gái mình bằng cách đăng lời quảng cáo trên một nhật báo tại Sydney.

Người cha đăng quảng cáo tại một Thông Tấn Xã đã mô tả cô con gái cưng của mình là một thiếu nữ có tóc hung, mắt xanh và tánh tình vui vẻ nhưng hay e thẹn.

Một thông tấn viên của hãng thông tấn này nói rằng, ông cảm thấy người cha này là một người thành thật và ông đã quyết định giúp đỡ ông ta hết khả năng của mình. Ông ta chẳng phải là người điều rò mà ông chỉ là một người cha quá lo lắng về hiện tại và tương lai của cô con gái ông nên ông đã hành động như trên và kết quả là 600 người xin cưới con ông. Ông sẽ có quyền tự do chọn chủ đề nào ông thích cho con ông.

### Một thanh niên muôn trở thành đàn bà đã được toàn nguyện

Một bác sĩ trưởng toàn giải phẫu tại Thái Lan hôm thứ hai loan tin các bác sĩ Thái Lan đã hoàn tất một cuộc giải phẫu đổi giống cho một thanh niên Thai Lan 23 tuổi, anh ta đã từng để dọa tự tử nêu anh ta không được đổi giống thành một phụ nữ.

Bác sĩ Vichit Buenuhu ra cho biết cuộc giải phẫu đổi giống trên đã được nghiên cứu từ tháng giêng năm nay. Theo bác sĩ Vichit cuộc giải phẫu được hoàn tất một cách tốt đẹp và anh chàng «Lek» sẽ được phép rời bệnh viện trong vòng sáu tuần lễ.

Tương cũng nên nhắc lại là đây không phải là lần đầu tiên có việc đổi giống như vậy mà cuộc giải

phẫu đổi giống lần đầu tiên tại Thái Lan do một bác sĩ Nhật thực hiện từ sáu tháng trước đây cũng cho một anh chàng 23 tuổi.

### Nga Sô đứng hàng thứ nhì trên thế giới về việc ly dị

Theo một bản thăm do đăng trên Nhật báo Prada thì Nga Sô là quốc gia đứng hàng thứ nhì thế giới về những vụ ly dị (Sau Hoa Kỳ). Năm 1970 cứ trong 10.000 dân Nga lại có 26 cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị. Trong khi đó tại Hoa Kỳ cứ mỗi tiếng xuất hiện 1000 vụ ly dị.



nghiên cứu về những nguyên nhân căn bản gây ra bệnh ung thư có dinh luân chất Cholesterol, hiện diện trong hết thảy các tế bào sống.

Ông Sebba, giáo sư lý hóa và cũng là khoa trưởng đại học nói rằng: «Ý thuyết thống nhất» của ông có thể áp dụng cho tất cả các loại ung thư và nếu lý thuyết của ông đúng thì nó có thể giúp cho các khoa học tấn công bệnh ung thư ở ngay nguồn gốc của nó đó là tế bào bị ung thư.

### Á phiện không cần thiết cho giới Y học hiện tại

Tổ chức y tế thế giới (WHO) vừa cho biết là các loại á phiện, mọc phin Codéne không còn cần thiết trong y học hiện đại. Theo tổ chức trên, nhu cầu y khoa trong mỗi năm hiện đang dùng một lượng á phiện là 1.350 tấn, nhưng hầu hết gần 1.200 tấn lại được đem bán cho đèn dưới hình thức may hay hình thức khác và đã tạo thành vấn đề ma túy tai hại trên khắp thế giới.

Hầu hết các loại thuốc phiện là mọc phin, dùng trong việc làm dịu đau cao, vết thương và codéine xử dụng phần lớn trong việc trị bệnh ho và đau nhức.

Chuyên viên y tế thế giới cho biết có thể thay thế các loại thuốc có chất á phiến trên bằng các loại thuốc tổng hợp sẵn có trong y khoa và lại có hiệu quả không kém loại thuốc an thần chế tạo bằng á phiện nguyên chất như mọc phin hay Codéine. Khi các hợp chất trên thật sự thay thế á phiện thì loại này sẽ không còn công dụng trong y học nữa và như thế sẽ tránh bớt những hậu quả của nạn chợ đèn của các vụ buôn lậu hay ghiền ma túy mà hiện nay đang hoành hành khắp thế giới.

## Y HỌC

### Gút Cholesterol trong tế bào là nguồn gốc của bệnh ung thư

Giao sư Felix Sebba thuộc đại học Weizmann đã cho biết sự

của rong bần bát như muỗn bứt tung những miếng giấy dán giữ.

## xx

Huy ngồi giữa bạn bè, hoa tay múa chân nói chuyện. Năm nay anh tròn hai mươi tuổi, là con một gia đình công nhân Phố Hàng Bông. Học hết lớp 10 anh chép kỹ sư lương ít nên không đi học Đại học, Huy đi học nghề, chán nghề. Anh đi ethan xung phong, hiện anh đang lái xe, chạy vật liệu cho đơn vị. Đi công tác Khu Bốn về sáng nay, lúc này trời lạnh hơn ngồi trên bờ kè, xung quanh toàn bạn bè tâm đầu ý hợp. Huy kể:

— Mẹ kiếp! Tao tưởng rứa là «mè gáo» (1) rồi, máy xe đi sau ra tro cà, cũng may Huy này khôn như đùi như các cậu ấy chắc cũng lên thiên đường rồi, đi đến những chỗ dễ ăn đòn là phải tĩnh, phải gai li không thi bö mẹ, mà có điều tiếc bọn mày à! Mọi người lặng im, Huy nói:

— Đánh rát quá đech chối! Được của, mà cũng chẳng «phe phẩy» gì cả, lên trước đi trúng tể (2) lần này chẳng có mẹ gì cả! Bạn bè cười ồ lên Huy vội vàng:

— Nhưng cũng... bọn mày biết không? Hiểu ý anh mọi người lặng nghe. Huy đạo mạo:

— Thế mới biết «một trăm con gái không bằng hòn đá con trai!» Hùng chàng trai khỏe mạnh chen vào:

— È! Con gái «khu trú» (3) bắn bỏ mẹ đi ấy ra rốt gi? Toàn thon thon hình vai, thoái thoái mìn mìn chum cả! Huy quay sang bực tức móc bạn.

— Thôi im đi «cặc chết» mày biết có khô gi? Có mày ở đây chắc lao voi. Nhiều con «thợ» bằng mây «ganep» «đất thánh» ấy chứ: Hùng cưỡi trừ voi bạn. Huy chặc lưỡi tiếp tục:

— Đi vào Khu bốn mới thấy đúng là «đàn ông phản đối», đặc bà tự do». Máy ông «cá gỗ» (4) và Nam hét cá, dù hàng lò «thịt mèo». Trông thấy các anh khu ba trắng trẻo, nhất là các anh «hà thành», cứ như mèo thấy mõi «y», mà cũng phải công nhận «linh xé» Hà thành đều hết chổ nói, vác «gậy» đi đâu cũng chọc lung tung! Một giọng căt lồng hỏi Huy.

— Thế còn chàng? Huy chậm rãi vén vénh lự đắc.

— Chàng thì khỏi phải bàn, các nàng đã lèn xe chàng thì kề như «giòng tố» (5) xảy ra. Chàng thì là Bồ Nghị Hách: Huy nhìn ngang ngửa, giọng anh bỗng bé lại thì thào.

— Ở Khu Bốn một tuần, ngày nào cũng phở rau «bo» tắt, máy bay cũng khinh ra mặt. Không gi bằng ném mồi đời? Nhiều tiếng suýt xoa, nhiều con mắt khâm phục, Huy hanh diện kề tiếp:

— Hôm đầu vào tới Nghệ An có một em thơm lám, mòng, «vào» (6) đều mẩy cả vẩy xe tao, chọ chọe xin đi nhờ! Huy nhại lại bằng tiếng khu bốn, cả đám cười ngặt nghẽo, Tao «das» ngay em lên xe,

đi hót một lúe em đồ kênh kèng, tao nói: «Anh thấy con gái khu bốn anh hùng, bắt khuất lầm nên anh yêu từ khi còn ở Hà Nội». Mẹ kiếp! Em sướng ửng mặt, tao hỏi tên, gia đình, công tác lấy lệ, rồi đi vài đường «ném quả tinh» làm em ngày ngất, thấy tao có vẻ tư cách, đeo quả đầm trước ngực mà lý. Huy vènh vènh nâng chiếc huy hiệu Đoàn Thanh Niên Lao Động đeo trước ngực em hết nghi ngờ... cứ phom, phom hơn ba chục cây số tao đấu kót sờ mó rồi đỗ xe lại. Chúng mày biết không đóng kịch với đàn bà thật để tao hót là xe hỏng, cũng nhảy xuống sờ mó với vẫn, rồi lên vờ «đè» thử mấy phát không nổ, xong đâu đấy, mặt già vờ áy náy đau khổ với em: «Anh rất buồn, làm em mất thời gian, xe hỏng phải chờ có xe tải kéo mới nổ được! em mù tịt, giữa đường không mông quạnh, «thẳng bỏ mẹ» còn lấy chí - ta - ra sô - lô vài khúc rồi mới sờ tới em. «ngả bàn đèn» xong tao muốn quẳng mẹ em xuống đường, thấy nó khóc lóc thảm hại, mình cũng thương, dành cho em vào tới Nghệ An. Bạn bè im lặng thích thú nghe Huy kể, như được tuề chàng lái xe trẻ tuổi tiếp tục:

— Mấy hôm nay ở Nam Đàm mới khoái. Các em đủ loại, công nhân, dân quân (7) (thanh niên xung phong) bộ đội có tất, mà em nào cũng thèm «ẩm quất» cả, mà nghề đói, con trai thì chóng chán, con gái thì nhẹ dạ, mẹ kiếp người ta sinh ra là thế rồi mới chết chui, vỡ tay nào cũng được em, em nào cũng tưởng tao công tác luôn trong này, tao cho địa chỉ Hà Nội, Vinh, Thành Hòa, Nam Đàm đủ cả, đến đấy lấy mấy cây «thịt hươu» về ăn với khoai cho khói «nhé dạ», Huy khoái trả cười sảng sạc bạn bè cũng hào hứng rộ theo. Một lát sau kể sang chuyện khác. Huy lắc đầu lè luỗi.

— Mẹ sợ thật, máy bay nổ bay thấp tè, như là không có súng bắn lên mới «bực cửa mình» chứ. Có đoàn xe chờ đợi đi tong hết, chạy gần một ngày, mẹ kiếp, đánh liên tục, ngày đêm, khinh «giòn xon» (8) bằng con tép mà vẫn thấy lo, một trái rốc két la «phảng teo» hết đánh khiếp quá chúng may à. Linh cao xạ «mè» nhiều quá «thứ dâ» (9) cũng chầu trời bao nhiêu, xe tao bị huy động đi chở xác bạn linh đi B, máu me tanh tưởi, nghĩ lại vẫn thấy ròn ròn, Huy rùng mình, nét sợ hãi thực sự hiện lên khuôn mặt khóc ghê rợn ở ngay trước mặt. Huy kết luận:

— Vào tới đất chết không thủ «ba toong» cũng thiệt! Mọi người lặng im mỗi người một ý nghĩ. Máy con chim gáy giật mình, vút lên từ giữa ruộng đậu, nghèo ngắt ngã trong lán gió từ ngoài sông thổi vào. Từ đầu bờ kè Thuần Vết Nam đang nói chuyện. Chợt Huy nhìn thấy. Anh đứng dậy nói với bạn bè:

— Bọn mày ngồi đây, tao ra gặp con Thuần một tí nhé.

Huy đến gật đầu chào Nam rồi nhìn Thuần. Nam hiểu ý Anh lặng ra xa. Huy nói với:

— Tháng cảm nhẹ, nghe nói cậu mới vào, mình mới về chưa biết, xin lỗi lát nữa nói chuyện! Nói xong anh nháy mắt nhoèn cười với Nam. Thuần nhìn Huy nồng hỏi:

— Có chuyện gì đấy tài xế? Huy bình tĩnh.

— Minh đi về có ghé qua chị Huệ định nói chung thõi; Thuần hơi chột dạ.

— Có gì đấy Huy? Nàng hỏi dồn. Huy nhìn Thuần đầy thương hại, anh run rẩy.

— Thuần à, mình báo tin buồn cho Thuần, mình gặp anh Tháng đi áp tải đạn, xe anh ấy đi sau mình, lúc máy bay nhào tới mình chạy được. Xe đạn nặng đì chậm, bị trúng rốc két, lúc mình quay lại mình nhận ra anh Tháng nằm giữa đường, ngực nát bét! Huy móc trong túi ra chiếc ảnh anh, chị Thuần chụp chung máu loang lỗ. Thuần sững người, nàng vồ vội lấy tấm ảnh, mặt hoa lên chân chùng xuống,

## giới thiệu sách

Tòa soạn Đời vừa nhận được các tập sách mới sau đây. Xin ân cần giới thiệu cùng bạn đọc và cảm ơn các tác giả, các nhà xuất bản.

### 1) QUỐC VĂN LỚP 6 VÀ LỚP 7 :

THẾ UYÊN soạn. Thái Độ xuất bản—Chương trình cập nhật hóa 71-72

### 2) MINH ĐỨC :

tập san của VIỆN ĐẠI HỌC MINH ĐỨC Saigon số ra mắt số 1 và 2 (tháng 6 & 7-72) với chủ đề: phát triển và giáo dục.

### 3) NGỌN CỎ NGÂM NGỦI :

tập truyện của TRẦN HOÀI THỦ, cây bút ký quen thuộc trên tuần báo Đời. Tiếng Việt xuất bản

### 4) CHINH PHỤ NGÂM DIỄN ÂM TÂN KHÚC :

của PHAN HUY ÍCH, do NGUYỄN VĂN XUÂN tìm thấy. Cuộc tranh luận về dịch giả Chính Phụ Ngâm từ năm 1926 đến nay, đã có một tiếng nói quyết định. Câu hỏi là «Ai là dịch giả bán chính phụ ngâm đang lưu hành, Đoàn thị Điểm hay Phan huy Ích?» Ông Hoàng Xuân Hán đã biện hộ bản quyền cho Phan huy Ích từ 20 năm nay. Nguyễn Văn Xuân đã cung cấp thêm một chứng liệu cho lập luận của Hoàng Xuân Hán một chứng liệu vô cùng quan trọng. Đó là bản Chính phụ Ngâm bằng chữ Nôm, với lời tựa, từ năm 1804.

Các giáo sư Quốc văn và sinh viên Văn Chương V.N có thêm một tài liệu quan trọng.

### 5) LỘT TRẦN VIỆT NGỮ:

Tac phẩm của BINH NGUYỄN LỘC, nghiên cứu về ngôn ngữ Việt so sánh với tiếng nói của gần 30 dân tộc từ miền Đông Á tới các hải đảo Thái Bình Dương. Theo tác giả đây là một bằng chứng nữa cho thuyết nhân chủng mà ông đã chủ trương từ cuốn «nguồn gốc Mô lai của dân tộc Việt Nam»

run rẩy muộn ngã, thấy mặt Thuần tái mét giang. Hay lạc đì;

— Minh định không nói, nhưng áy này quá, Thuần thông cảm! Thuần nghẹn ngào:

— Cám ơn Huy! Rồi nàng bỏ chạy, gió vù vù bên tai «bang lǎm» (10) trên cầu như dài ra, dòng sông rèn rèn những lớp sóng, nhà cửa bên bờ quay cuồng, mặt Thuần mờ đi, chân lúi lúi vấp ngã, tối tăm mặt mũi, nàng lầm cõm bò dậy lại chạy. Về tới tàu bước vào phòng đóng sập cửa lại, Thuần gục xuống nức nở. Huy đuổi theo tới nơi, anh đặt cửa ấm ấm gọi Thuần, Huy thấy thương Thuần hơn lúc nào, chiến tranh, mẹ kiếp! Cái gì trước mắt bây giờ đều thấy ghét cả. Dãy nhà ven sông, bãi đậu xanh mướt, đoàn xe và những nhịp cầu... Anh muốn đậm nát, muốn đốt hết. Nặng nề bước lên cầu Huy lùi lùi bước đi, khốn nạn thật, mẹ kiếp, hai tay nắm chặt lại như chuẩn bị đấm đá với ai. Bọn bạn Huy cùng Nam bước tới. Hùng nhìn Huy ngạc nhiên:

— Gi thế mày? Huy nhìn bạn lắc đầu.

— Chiến tranh! Hùng bức mình:

— Chiến tranh làm sao? Cãi nhau với emòng? Huy hầm hầm nhìn Hùng, nhìn mọi người. Chợt như bình tĩnh lại, anh từ từ tắc nghẹn trong giọng nói,

— Nhà con Thuần có hai anh em, ông anh nó chết rồi...mọi người im lặng, Huy đau khổ thực sự, không nói thêm được câu nào, anh bỏ đi. Không khí nặng nề trùm lên những bộ mặt trẻ trung, thời gian lặng lẽ trôi, dòng sông Hồng ầm ầm gào thét dưới các hộp phao. Hèn vỗ vai Nam:

— È này đi uống bia với tao! Nam ừ! Hai người kéo nhau đi, để lại những cặp mắt ngơ ngác nhìn theo, chợt Hùng quay lại:

— È, bọn mày đừng đi đấy không đi à. Định tuyệt thực phản đối «giòn xòn» chắc! Nghe Hùng gọi, mấy người bạn ò lên cười, chạy theo. Quán bia «Phú viễn» vắng khách, ngồi trong quán nhìn xuống sông Hồng đang cuồn cuộn mải miết chờ muôn chặng khói đòi bờ chật hẹp mà so ra biển, cho bót đi cái nóng nực mệt nhoài của thành phố.

(CÒN NỮA)

### CHÚ THÍCH :

(1) «mè gáo»: Ý nói mất hụt bộ: Chết.

(2) «trúng tẽ»: Lỗi nhiều.

(3) «khu trú»: Khu 4

(4) «cá gỗ»: danh từ mai mỉa người Khu 4

(5) «giòng tố» của Vũ Trọng Phụng

(6) «váo»: vú.

(7) dàn quân: Lực lượng vũ trang nông thôn

(8) giàn xem: Tổng Thống Mỹ

(9) thứ dân: Dân lành.

(10) gỗ lát hai bên cho xe chạy

## TRUYỆN VỪA TẶNG LỚP TRẺ SAIGON



## LỚP TRE HÀ NỘI

BÙI VĂN BÌNH

## CHƯƠNG II

Một tuần được nghỉ một ngày, ngày nghỉ nào cũng mất cả buổi sáng, leo lên mâm pháo hò hét hường, tẩm, mục tiêu quay pháo rã rời cả cánh tay, mệt và chán ngán, chị chỉ muốn bỏ ngay mà về với con, nhưng không được. Không ai bắt buộc chị, nhưng vẫn phải tham gia, có một sợi dây vô hình của các lần chức công đoàn, hội phụ nữ...

động viên, thúc giục và siết lấy thời gian rồi rã sau một tuần làm việc của chị, vài bà ba con làm «dầu tầu gương mẫu» nhiều lúc chị thấy cũng vui, nhất là tin khâu Đội Nữ nhà máy dệt 8-3 bắn rơi máy bay làm chị tự hào. Những lúc nòng phao rẽ rẽ theo tay quay của chị, chờ đón một đường bay chị vẫn bồn chồn trong đà, không biết Hùng ở nhà ra sao? bao động ra hầm cũ khóc không? Cái cửa hầm hẹp vậy lúc vội vàng bà bảo mẫu có làm dụng dầu nổ không? Cố lúi chị muốn bỏ chạy ngay về, che chở cho con, chiến tranh, chết chóc ở Hà Nội chị thấy rõ và ghê sợ. Tháng này sẽ gửi Hùng đi sơ tán với Bà Nội, ngay nghỉ chị sẽ về thăm. Ý định này chị thay đổi, lần trước Thuần về, chị bàn với Thuần, có ấy tân thành ngay và hì hửng viết thư báo tin chia sẻ chuẩn bị về đón cháu. Huệ nhẹ nhàng đi đến bên nội, nhìn con ngủ ngoan, lòng tràn trề sung sướng thương yêu, chị cúi xuống hôn nhẹ vào trán Hùng. Đầu con đầu lòng của chị đang chập chững tập đi, Ba nó đi khi nó còn ẵm ngửa mà chưa được về phép. Anh ấy đóng tận Nghệ An, biên thư về đòi chị gửi ảnh con vào cho đỡ nhớ. Ở Hà Nội biết tin Khu Bốn đang phải chống đỡ «chiến tranh hủy diệt» (I) của Mỹ, không lúc nào nơi ấy ngọt tiếng súng, ngày nào cũng đánh nhau trên chiến trận 10 lạng dày vỏ chí, lúc nào Huệ cũng thấy bứt rứt không yên, tất cả tình yêu chồng chị dành cho con mà vẫn thấy thiêu. Huệ muốn ôm lấy con mà hôn nhưng lại thôi, chị vẫn thờ ơ dung ngầm con. Lần trước bé con về nhà mẹ đẻ, chị hôn con lúc nó đang ngủ, Bà Cụ mang cho một trận tai dài làm mẹ rồi mà còn vung về thế, mà hôn con mà lúc nó đang ngủ, nó sẽ bẩn tinh hồn, quấy suốt ngày thì mày chết! Huệ không tin lời Mẹ, nhưng cũng cảm thấy có cái gì mâu thuẫn trong đó. Chợt có tiếng xe ô tô đỗ trước cửa, Huệ giật mình quay lại, chiếc xe «giải phóng» của Trung Quốc bám đầy bùn đất người lái xe quần áo lấm lem đầu mõm nhảy xuống, thấy chị vội vã chào. Huệ nhận ra Huy ở cùng đơn vị Thuần và là bạn Thuần. Huy vỗ vỗ:

— Chào chị, em đi Khu Bốn mới về tối, ghé thăm Chị và cháu! Huệ tươi cười chào khách:

— Vâng chào chú, mời chú vào; Huy bước vào nhà, đến bên nội nhìn xuống rồi quay ra. Huệ ro rucker, hai người ngồi trò chuyện. Chị hỏi thăm tin hình chiến sự Khu Bốn. Huy kể qua loa:

— Vẫn thường chị à! chẳng có gì hết, đâu vào đấy, lo gì? Huy sợ Huệ lo lắng cho chồng nên ầm ầm tránh né các câu hỏi của Huệ, lát sau anh xin phép về đơn vị. Tiếng nô của ô tô đã xa Huệ mới vào nhà. Chị thấy nao nao, hình ảnh Huy mệt nhọc, lấm lem làm chị nghĩ đến Tháng, lo lắng ủa oán. Bỗng tiếng còi báo động lanh lảnh rú lên, bé Hùng thức giấc ngạc nhiên rít lên, chị chạy vội vào bế con ra hầm. Trên cao những tiếng nô chát chúa làm rung mặt đất, từng lớp phản lực, từ nhiều ngả ập vào, gầm rú điên loạn, các nòng pháo khác lửa đỏ nòng, những tia kinh



Hùng Ca Phương Nam

## CHO MỘT NGÀY QUẢNG TRỊ VINH QUANG

Chiều loạn, nắng tàn mau  
Gà vỗ chuồng xao xác  
Bầy vịt lội qua ao  
Lũy tre xanh rào rạt  
Gió du mìn trên cao.  
Mẹ ngồi gốc bô ván nâu  
Lửa tay bửa nhẹ trái cau têm trầu.  
Máy thâu thanh loáng thoảng  
Tin chiến trường nôn nao  
Mẹ lặng im nghe ngóng  
Bỗng...  
— Chết rồi! Ôi chao!  
«Quân ta dời Quảng Trị»  
Giật mình, lờ đường dạo  
Một ngón gãy xé máu  
Mẹ bỏ ăn miếng trầu.  
«Chúng ta mất Quảng Trị»  
Ruột mẹ thắt cơn đau  
«Quân ta bỏ Quảng Trị»  
Mẹ tái té cuí đầu...

— Sự thật từ đâu tới?  
— Sự thật tới từ đâu?  
Căn nhà bỗng sập tối  
Mẹ cảm răng nghẹn ngào...  
Bốn phương trời đồ mưa mau  
Lòng tay mẹ đứt ào ào máu tuôn  
— Tôi ơi, Quảng Trị không còn  
Mẹ buồn, mẹ giận cháu con vô chừng  
Ngón tay xé máu một đường  
Niềm đau Quảng Trị vết thương giống nỗi  
Trời tháng 5 miền Nam sôi nồng hả  
Lòng tay sưng rỉ rả máu qua lòng  
Vết đau Quảng Trị căng hồng  
Xót sa ruột mềm máu chảy  
Mẹ lảng từng đêm đạn rền lửa cháy  
Thương con chim lở xa bầy  
Chiều chiều nhớ cội thương cây...  
Mẹ cảm nín từng ngày thiêu nắng lửa  
Máy thâu thanh khắc khoải đợi tin về  
Mẹ thao thức từng đêm dài thương nhớ  
Từng đêm dài sương bùa lạnh trăng khuya.

xxx

Bỗng một sớm nắng reo hồng tiếng tiẻ  
Bán đảo vươn cao cuồng sôi gan bè  
Thị trấn cựa mình tỉnh giấc chiêm bao,  
Phiên chợ lang nào nức xôn xao  
Tay truyền miệng ồn ào tin chiến địa:  
«Quân ta trùng trùng tiến về Quảng Trị  
Hùng khí quê hương trúc chè ngói tan!»  
Mẹ qua lối xóm hỏi han  
Mẹ bương bả tận đầu làng ngóng tin  
Trời vui, lòng lồng gió lên  
Mẹ vui, máu đượm về tim điều hòa  
Vết thương nỗi thịt liền da  
Máu trên tay già ngừng chảy.  
Ngày căng lớn tiếp sức người no đầy  
Trẻ gieo lời thơm điệu hát quê hương.

xxx

«Ta xuất phát từ phương Nam  
Ta phóng quân chặn phía bắc  
Triệt lối bôn đảo của giặc  
Ta ào lên từ biển đông  
Ta xông tới từ phương tây  
Ta siết chặt vòng vây  
Bom đại nghĩa ta cày tung xác giặc

Lòng đã quyết nên lưỡi lê ta sắc  
Chí ta nung nòng thép đỏ hòn căm  
Ta giữ Phong Dien ta đoạt Hải Lăng  
Ta khắc phục Ba Lòng, Cửa Việt  
Cam Lộ pháo rền, Gio Linh lửa thét  
Cờ ta reo chiến thắng rợp Đông Hà  
La Vang, Thạch Hãn cờ ta, cờ ta  
Cuốn cuộn gió vàng... ầm ầm đồ thác  
Xác thù trải dưới chân ta trợn mắt  
Mảnh cờ sao như giẻ cháy ngùi ngùi  
Ta gài cánh tay xốc tới  
Ta chẽ ngực thù nơi nơi  
Lũ xâm lăng như lũ sương mỏng  
Bị đại quân ta đồ lửa mặt trời!

xxx

Nắng du đưa ngọn soái  
Gió lay chùm bông kiềng  
Mẹ dòm lui lòng tay  
Vết thương vừa khép miệng.  
Lời ròn rã máy thâu thanh cắt tiếng  
Mẹ bồi hồi nghe máu chuyền lao xao  
(Trên nét vui mừng một thoáng lo âu)  
— «Anh em ta nằm giữa lòng Quảng Trị  
Nung căm thù giờ đã quyết đứng lên  
Cùng đồng bào hẹn bắt tay quân nghĩa  
Phá vỡ vòng kìm kẹp, chém gông xiềng!»  
Trung vây quân ta siết chặt  
Đồng bào nồi dậy đánh ra  
Ta ép lửa, giặc bay hồn vỡ mật  
Ta nghiền xác thù dưới xích chiến xa,  
Giặc tan tác lớp chạy dài, lớp chết  
Lớp dor tay: lớp rũ liệt, tả tai...

xxx

Ta ung dung tiến vào Quảng Trị  
Sau trận đánh tuyệt vời  
Trận đánh nhịp nhàng, xuất thần, bất ý  
Một chiến công hiển hách đê đòi!  
Ta dẫn quân qua phố phường đồ nát  
Cỗ đại phác chè toang nòng ngơ ngác  
Năm đợt càng đạp vỡ ụ đắt ráu  
Chiến xa địch bị chém ngang pháo thép  
Phơi tàn thây như quái vật không đầu.  
Ta đi giữa lòng phố xưa ngập máu  
Tìm lại bạn bè, tìm lại anh em  
Nước qua cầu Ái Tử nắng nghiêng nghiêng

Còn mẹ, còn cha mừng mừng tủi tủi  
Trên đường ta di cư sao hối hối  
Quảng Trị diệu tàn tiếp khói thêu mây  
Quảng Trị bi hùng như bức họa nào đây?

xxx

Bàng hoàng sau trận đánh  
Ta đứng trên đỉnh đồi  
Cao như lòng kiêu hãnh  
Khoanh tay, ngửa mặt nhìn trời  
Nghe Quảng Trị mừng chiến công thần thánh.  
(Vết đứt trên tay mẹ đã lành rồi)  
Ta dor tay làm một người nhạc trưởng  
Gieo hùng ca lịch sử xuống muôn đời  
Bài Quảng Trị đã về chung với mẹ  
— Hơi hồn thiêng dân tộc Việt Nam ơi!

PHẠM LÊ PHAN  
(5/72)



## HẠNH PHỤC PHẾ THẢI

em còn cả bầu trời để thở  
còn con tim đầy lửa nhiệt cuồng  
trên xe lăn ta nhìn hoa nở  
nhậu khẽ khà vài xí để suông  
ta đỡ mua sợi dây thường rất tốt  
nhưng không sao với tôi xà nhà  
thèm vô cùng chuyển đi đột ngột  
nhiều dự mưu làm một bóng ma  
thân phế thai ta không buôn một cắc  
(không phải vì những tiếng đánh súng)  
có gì đâu phải cúi đầu giấu mặt  
bất hạnh nào cũng nên nhận vui mừng  
đủ hạnh phúc ta không đầy đồng bạc  
ta vẫn vui như trẻ được quà  
nhưng đôi khi nhìn mình ngơ ngác  
chiều đầy sông rộng lúc em qua.

HỒ TÀ ĐÔN

## Phá cách

Một anh bạn Mỹ hiền lành tử tế (chắc chắn không phải CIA) chợt suy tư rồi chợt hỏi :

— Không biết rồi đây về Mỹ đâm họ hàng thân thích hỏi : «Mày ở VN mấy năm trời mà thấy cái gì đặc biệt nhất ?» Liệu tôi biết trả lời sao đây ?

Cạc tôi bật trả lời ngay như lò so tự động :

— Phá cách ! Anh cứ nói với bà con cô bác xú anh là đặc biệt ở Việt Nam cái gì cũng phá cách. Everything's breaking the rule. Everything seems to be a contradiction, a paradox. Anh nhìn vào đâu, nghĩ về đâu cũng có thể moi ra, suy diễn ra hàng tá những phách, theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu.

Thấy giọng Cạc tôi hồn nhiên nhẹ nhàng mà vẫn chắc nịch như con gạc, chàng Mỹ hiền lành bèn nói một cơn. Mỹ nghĩa là đòi chứng minh. Với Mỹ cái gì cũng phải chứng minh dù là nhau tiên. Không phải khôi hài đâu nhưng Mỹ sẵn sàng bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim để chứng minh bằng phương trình toán học tẩn hoài rãnh.. nước uớt ! Anh bạn Mỹ hiền lành chỉ đại vào một bài báo trên bàn nói :

— Anh làm ơn tìm cho tôi một chứng tích phách trong bài báo này.

Đó là một bài báo nói về An Lộc, Stalingrad Việt Nam. kể chuyện một thiếu nữ vô danh được anh em Biệt Kích Dù cứu

thoát đã tặng anh em hai câu thơ hiện dùng làm câu đối ở cổng nghĩa trang riêng của những chiến sĩ Biệt Kích Dù đã đèn nợ nước tại An Lộc dịp tổng tấn công của cộng sản vừa qua :

*An Lộc địa sử lưu chiến tích  
Biệt Kích Dù vị quốc vong thân*

Cạc tôi chỉ cho anh bạn Mỹ thấy cái phách ngộ nghĩnh của câu thơ, dâng dấp thi lụa như thế Đường thi thất ngôn, nhưng lời lại lùi hoát hòn nhiều đúng là lời nói cửa miệng của người bình dân Việt Nam thật thà trung hậu. Toàn thể hai câu thơ thoạt nghe tưởng như đó nhau chao chát, lúc xét kỹ lại chẳng đối cóc khô gi cà, ca loí lẫu ý. Có 14 chữ, thì 13 chữ là nho chính cõng, có một chữ «dù» nôm na nằm chình inh ra đấy, phách, nhưng chính chữ «dù» nôm na duy nhất đó đã chiếu sáng và Việt hóa toàn thể câu thơ. Câu thơ đ đọc tên có ai nghĩ rằng nó nhều chữ nho đến thế. Cái gì vào Việt Nam cũng bị phách đi, nghĩa là Việt hóa dù như vậy. Đó là phách theo nghĩa tốt.

Anh bạn Mỹ hiền lành hạ thấp cái nhìn rồi nói :

— Anh thử kể cho tôi nghe những phách trong chiến sự của dân tộc Việt Nam.

Cạc tôi cười ngã, bèn kể cho anh bạn Mỹ hiền lành nghe truyện Lý Thường Kiệt đời Lý cách đây mươi thế kỷ, thời đó nước VN còn nhỏ xíu, mới Nam tiến được đến Quảng Bình Quảng Trị vào năm

1069, vậy mà Lý tướng quân cù binh sang uýnh Tàu. Uýnh Tàu không phải đè chiếm đất Tàu, mà là đè giữ đất mình. Phá cách mà ! Đời Trần bai lần quân Nguyễn sang thôn tính. Trong lúc thế giặc mạnh, đánh nó mà làm gì, vua tôi bèn bỏ kinh đô Thăng Long, chạy vào Thanh Hóa. Phá cách mà. Giặc húc đầu, hụt hơi, sau đó mới bị đánh tía rồi đánh gấp cho nhanh giáp không còn . Lê Lợi trì chi đánh quân Minh trong mười năm, Nguyễn Huệ bắt thắn đánh tan hàng vạn quân Thanh trong mấy ngày, đều là những hình thái chiến tranh phách, có theo quy ước sách vở khi gì đâu. Đó là phách theo nghĩa tốt.

Anh Mỹ hiền lành cười, gật gù cái đầu :

— Từ nay đến giờ anh cứ nhắc hoài phách theo nghĩa tốt, bây giờ anh thử cho tôi nghe một vài phách theo nghĩa không tốt.

Cạc tôi đáp :

— Không tốt hay không may cũng được. Nhìn miéo Bắc bị phong tỏa như vậy, bị oanh tạc như vậy, anh hãy thử đặt ngược thế cờ, nếu nước Mỹ nhỏ như Bắc Việt và bị siêu cường Việt Nam hành hạ siết vào thế bi như vậy. Các anh chịu được bao nỗi Nhìn vào miền Nam

mỗi trường thi điểm cho đủ các loại ô khí tối tăm, thuốc khai quang hóa học, sa mù nhân tạo, mìn mìn tạo ván ván. Anh thử nghĩ nếu cả tiểu bang Califor-

nia của anh dùng làm môi trường thí nghiệm thử hơi đồng bào của anh chịu đựng được bao nỗi.

Đó là chỉ kể sơ qua một vài trong muôn vàn những chịu đựng phách rất bất hạnh của người Việt của cả hai miền. Tôi hỏi anh trên chiến trường thế giới rồi đây anh có kỳ vọng chứng kiến một bất hạnh thứ hai An Lộc Việt Nam, riêng đêm 11 rạng 12 tháng 5 1972, trong vòng có hai tiếng đồng hồ, trên một mảnh đất vền vẹn 400 thước vuông, hơn 8.000 quả đạn loại delay cực mạnh sỏi sả rót tới, liên tiếp, liên tiếp xoáy sâu xuống lòng đất rồi mới nổ tung ra. Bất hạnh phách Made in Việt nam mà !

Anh Mỹ hiền lành mím một nụ cười hồn hỉnh đặt thêm một câu hỏi thách thức :

— Anh thử chỉ cho tôi một nét phách ở tướng Giáp.

Cạc tôi đáp :

— Dễ ợt. Trên thế giới tướng cầm quân dù lớn cỡ đến thế nào đi nữa, chỉ cần một Waterloo là đủ tiêu ma sự nghiệp của cả một Napoléon. Tướng Giáp VN phá cách lối thường thức đều ba Waterloo An Lộc, Quảng Trị và Kontum, ấy vậy mà hắn còn ngắc ngứ, chưa chịu quy tần. Phá cách lầm chờ !

Hai chúng tôi cùng bật cười. Anh Mỹ hiền lành lắc đầu nói :

— Anh thắng tôi — You beat me. Tôi vỗ vai anh Mỹ hiền lành :

— Đừng có tin hoàn toàn ở lời tôi nói, lời tôi cũng là một thứ phách đầy anh bạn ơi. Nếu ở Việt Nam cái gì cũng phá cách như vậy thì Việt Nam vĩnh viễn thành địa ngục trần gian rồi còn gì....

Lấy ra tờ Điều Hầu số 113 hình bia là bức ảnh phóng lớn hai chiến sĩ tiền tuyến chụp hình chung với ba nữ sinh em gái hậu phương, dòng chữ trắng và đỏ bên dưới ghi :Giai Nhân và Anh Hùng, Cạc tôi mượn lại hình ảnh những bông hoa tím bên những phiến đá rêu xanh trong thơ Alexander Pope :

*— VIOLETS BY MOSSY STONES!  
Không có cái đẹp của những người hùng khác khổ này thường xuyên ngóng bước và chạm trán với thần chết ở tiền tuyến làm sao có được những bàn tay đẹp và mềm ở hậu phương ? Lại nếu như không có những bàn tay đẹp và mềm này ở hậu phương những anh hùng ở tiền tuyến anh hùng với ai, và anh hùng mà làm gì !*

*Anh Mỹ hiền lành mím một nụ cười hồn hỉnh đặt thêm một câu hỏi thách thức :*

— Anh thử chỉ cho tôi một nét phách ở tướng Giáp.

Cạc tôi đáp :

— Vắng bóng những bông hoa tím những phiến đá sỏi khô cằn khắc khổ biết mấy bên bờ đại dương của cuộc đời. Anh hãy đổi những «phách» để khám phá những nét «hoa hàn» đó cũng đầy rẫy trong nếp sống Việt Nam.

oo

Anh bạn Mỹ hiền lành đã rời khỏi cổng trường Đại Học, Cạc tôi tự ôn lại những điều vừa nói

và bàng khuông tự hỏi không biết mình có nguy biến không.

Tô Đồng Pha trong bài phú hắt hủ «Tiền Xích Bích» há chảng đã nói :

«Trên chay thế kia mà chưa từng đi bao giờ ; mặt trăng khi tròn khi khuyết như vậy mà chưa từng thêm bớt bao giờ. Bởi vì ta tự ở nơi biển đội mà xem thì cuộc trời đất cũng chỉ ở trong cái chớp mắt ; mà nếu tự ở nơi không biển đội mà xem thì muôn vật cùng với ta đều không bao giờ hết cả.»

Lại như cõi thi có câu :

*Lạc hồng bắt nhị vó tình vật,  
Hoa tác xuân nè cánh hộ hoa.*

Giáo sư Nguyễn Hữu Lương, tác giả Kinh Dịch với Vũ Trụ Quan Đông Phương đã dịch thật khéo và thật sát là :

*Hồng rơi chảng phải vó tình  
Hoa thành bùn, lại nuôi cảnh  
hoa xuân.*

Có tiếng ai ngâm thơ. Ưa thi ra chính tiếng mình ! Cạc tôi vỗ tinh ngón bốn câu thơ mới nhất của Tú Kếu nói về những người đã hy sinh :

*Tôi vẫn đáp nhịp tim anh thơ  
Tôi vẫn cười bằng mắt mỗi anh  
Trong thân thể những người  
sống sót.*

Có xác hồn những kẻ hy sinh.

CẠC SĨ





## GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

HAI

Khách sạn 4 tầng lầu do Hoa Kiều làm chủ. Từng trên cung là hàng ăn, có cả ban nhạc sống, Đại bàn Phi Kiều, Mỹ dàn sự, Mỹ quân nhân ra vào tấp nập. Mạnh với chiếc va li nhỏ, chìm mất trong số ngoại nhân ồn ào. Sau cùng chàng mướn được một căn phòng nhỏ trên lầu 3. Phòng vừa nhỏ, vừa nóng, vừa bẩn, những giòng chữ thô tục viết đầy trên tường vôi.

Mạnh cho gã thiếu niên bồi phòng đưa chàng vào phòng tờ giấy một trăm làm quen :

— Nay chú... Bữa nõ ông Tổng Thống ra đây thăm người bị nạn bão hụt có đi bộ qua đường này phải không ??

Gã bồi phòng tuy là Tầu nhưng nói tiếng Việt khá thạo :

- Dạ phải. Ông có đi qua trước cửa này..
- Ông ra đây đã bao nhiêu ngày rồi ??
- Hôm ông đi ngang là ngày Một Tây...

Mạnh nhìn lịch trong đồng hồ tay. Hôm nay là ngày 20. Đã hai mươi ngày qua kể từ ngày người

thiếu phụ giống Kiều Dung được thâu hình trong ống ảnh của chuyên viên quay phim thời sự. Chắc gì rằng còn ở đây. Chuyến đi này của chàng sau cùng cũng chỉ là một việc làm vô tích sự, không đi đến đâu, như tất cả những việc mà chàng từng cho là quan trọng và từng hăng hái thực hiện từ trước đến nay trong đời chàng.

Trong những ngày hành nghề cảnh sát, và nhất là trong thời gian làm trình thám tử, Mạnh từng có lần đi tìm người với những điều kiện thật mơ hồ, đi tìm chỉ để tìm chứ không may mắn hy vọng tìm ra được người chàng đi tìm, nhưng chưa bao giờ chàng đi tìm một người với những điều kiện quá vẫn vơ, mong manh như lần này. Cần như là không có một điều kiện nào hết. Chàng không có qua một tài liệu gì để có thể hỏi thăm, như tên họ trong căn cước của người thiếu phụ, tên họ của gã đàn ông đi cùng nàng. Chàng không có cả một tấm hình của nàng. Chuyến đi tìm theo bóng dáng Kiều Dung này của nàng sau cùng chỉ là một trò khôi hài nhạt.

Ánh hưởng của trận mưa lũ tàn phá đồng quê miền Trung vẫn còn, trời vẫn mưa và lạnh lạnh vào

buổi tối. Mạnh rời khách sạn để ra phố ngay buổi chiều chàng tới Qui Nhơn. Chàng theo con đường Gia Long chạy ngang trước cửa khách sạn để về phía chợ. Chàng tìm thấy dễ dàng cửa tiệm ẩm túc nơi chàng nhìn thấy người thiếu phụ giống Kiều Dung trong phim thời sự. Đúng như chàng đoán, tiệm đó tên là Liên Hoa. Gần như tất cả những em ẩm túc phụ nữ ở cõi đời này đều lấy hai chữ « Mỹ Viện » trang trọng đặt trên tên hiệu.

Rồi thôi, Mạnh không còn biết làm gì hơn, không còn biết dò hỏi ở đâu tin tức về người thiếu phụ chàng cần gấp. Chàng muốn nằm dài trong phòng khách sạn, vì chàng chỉ có thể chờ đợi chứ không thể đi tìm, xong khách sạn ồn ào quá. Có thể nói là ồn suốt ngày đêm, không một phút nào ngừng động. Chàng thấy khách sạn này như một cái lồng, khi bên ngoài thành phố đã nghỉ ngơi trong khách sạn vẫn hoạt động tấp nập. Gái điếm thật nhiều. Có những cô gái chơi do chủ nuôi, nám bảy em ở chung một phòng, lại có những em hoạt động độc lập, ở một mình một phòng tiếp khách riêng. Họ thường ngồi đầy ở những hành lang đọc tiểu thuyết, hát vọng cổ và cải cách, tán chuyện và hồn người qua lại. Gần như không có qua một cặp chồng từ tế nào vào ngủ ở đây.

Những quân nhân ngoại quốc làm ồn ào bất kể mọi chung quanh, nhất là những quân nhân Đại Hàn. Có cả một sư đoàn binh sĩ Đại Hàn đóng ở Bình Định nên thị xã Qui Nhơn, trong thời gian này là quân nhân Đại Hàn. Ban đêm trong khách sạn, những binh sĩ Đại Hàn say rượu nằm hát ông ồng nghe y hệt tiếng hát của những binh sĩ Nhật. Bản ngày xưa. Mạnh vốn đã mất ngủ, sống trong khung cảnh ồn ào nên thân kinh của chàng lại càng rung động.

Bao ngày, để tránh ồn ào, Mạnh ra biển ngồi. Biển ở đây hẹp và không được đẹp bằng biển Nha Trang, nhất là dờ hơn, nhưng cũng có những quan sát khác lớn. Ở đó có ghế bồ. Mạnh chọn một góc khuất, gọi rượu và thức ăn nem, cua nướng, chém se sê quay, mở ghế bồ ra và nằm lơ mơ ngủ suốt buổi. Ngày hai bữa trưa và tối, chàng trở về khách sạn, lên phòng ăn ở tầng thứ tư, ngồi ăn và chờ đợi.

Linh tinh cho chàng biết rằng nếu chàng có nhìn thấy người thiếu phụ giống Kiều Dung, chàng chỉ có thể nhìn thấy nàng ở phòng ăn của khách sạn này.

XXX

Ba ngày ba đêm nặng nề, nhặt nhèo và trampeduôn trôi qua. Buổi tối ngày thứ tư, vào lúc 6 giờ chiều, khi Mạnh từ biển trở về buổi chiều gió biển thổi lồng, chàng rét rüz ở một góc quán vắng thằng đứng lại ở quầy tiếp tân để trả tiền phòng ngày hôm sau. Ở đây có lẽ khách ở ngày nào trả tiền ngày ấy, và trả tiền trước, để phòng những ông khách quân nhân rời khách sạn vào những buổi sáng tinh sương quên không trả tiền. Khi Mạnh

quay lại và sửa soạn lên thang, chàng nhìn thấy gã đàn ông đứng ở bên cửa.

Gã có vẻ như đang chờ đợi ai. Phải gã không? Mạnh tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Đúng gã. Gã to béo, dài vai u lén dưới cõi bụi. Đầu nút gài tay áo sơ mi của gã cho Mạnh biết chắc gã chính là người đàn ông đi với người thiếu phụ mà chàng cần gặp. Đầu nút tay áo ấy lợn và màu sắc đậm vào mắt người nhìn.

Khi gã đàn ông quay lại, Mạnh thấy cái cravate to bản nằm trước ngực gã. Và tim chàng bỗng dung đập mạnh.

Chàng choáng váng và sảy sầm, tối tăm mặt mày. Nếu lúc đó người thiếu phụ hiện ra, chàng có thể ngã ngất. Chàng đứng vịn vào thành cầu thang, mắt nhắm lại. Khi chàng tự trấn tĩnh được, gã đàn ông đã vào đứng ở quầy tiếp tân, gã đang quay điện thoại. Chàng nhìn gần và thấy gã có vẻ Tầu, hoặc lai Tầu, làn da mặt gã bóng nhẫy, đôi môi gã dày và tròn ra. Không phải là thấy tưởng, Mạnh cũng thấy con người gã dày những nét đậm đặng.

Chàng từ từ đi lên cầu thang. Tối từng thứ ba, chàng đứng lại ở hành lang, nhìn xuống cửa khách sạn. Gã đàn ông đã gọi dây nói xong và trở ra đứng ở chỗ cũ, chỗ chàng, nhìn thấy gã lần đầu.

Chú bồi phòng quen mắt với Mạnh đi ngang. Mạnh từng chỉ tên cho y vài lần nên thấy Mạnh đứng đó, y tới gần và cũng oglieg mình ra thành lan can nhìn xuống bên dưới. Mạnh hỏi :

- Chú biết ông đang đứng kia không ??
- Ai ?

Mạnh chỉ tay xuống :

- Ông đang đứng ở cửa đó, bàn sơ mi trắng...
- Biết — Chú bồi phòng gật đầu — Ông Lầu.
- Ông Lầu ?? Ông ấy làm gì ở đây ??
- Buôn bán.
- Ông là người ở đây hay người Sài Gòn ??
- Không biết, chắc không phải người ở đây đâu. Ông mướn phòng ở đây mà. Nếu là người ở đây, ai tới mướn phòng làm chi ?

— Ông ở đây với bà vợ ? Chú biết bà đó không ??

— Không phải vợ ông đâu. Vợ ông ở đâu ấy. May người đi với ông không là vợ ông đâu. Ông chơi ghê lám, nay đi với cô này, mai đi với cô khác.

Mạnh di về phòng. Bỗng dung và vô cớ, chàng cảm thấy bi thảm một cách lạ kỳ. Như sự chờ đợi kéo dài quá lâu và chàng đã tưởng tượng quá nhiều về cuộc gặp lại này nên khi sự việc xảy ra chàng không còn thấy cảm xúc nữa. Chàng biết chắc rằng lát nữa đây, vào giờ ăn tối, chàng sẽ gặp lại nàng ở phòng ăn của khách sạn. Chàng lạnh lùng chờ đợi cuộc gặp mặt.

Mạnh thay y phục mới, cạo râu cẩn thận và lên phòng ăn vào lúc 7 giờ 30. Tối thứ bảy, phòng ăn đông hơn ngày thường. Vừa bước qua khung cửa, tiếng nhạc quá lớn chup lấy Mạnh và chàng nhìn thấy ngay người thiếu phụ. Nàng ngồi một bên với gã đàn ông to béo tên là Lầu, nhưng gã làm như không có nàng ngồi đó. Gã xoay ghế ngồi hướng mặt sang bàn bên cạnh, nói chuyện với hai gã đàn ông khác. Khi chàng nhìn tới, ba gã đàn ông với nói với nhau đèn một chuyện gì thích thú, cả ba đang cười. Lầu biểu lộ sự khoái trá một cách thô bỉ nhất, gã ngửa cổ lên mà cười. Người thiếu phụ ngồi có vẻ rãm tư, hai tay đặt cả lên bàn. Nàng bận áo đỏ. Mẫu đỏ trong phòng có ánh đèn dịu trống còn chói mắt.

Mạnh đi tới ngồi xuống cái bàn trống ở bên trái người thiếu phụ. Bây giờ chàng chỉ còn cách nàng chừng 8 thước và khi mắt đã quen với ánh đèn trong căn phòng rộng trang hoàng theo lối Tầu có nhiều mẫu đỏ và màu vàng, tai đã quen với tiếng nhạc nhức óc từ ban nhạc 5 người có vẻ là Phi Luật Tân đang ra sức gảy ồn ào đến mức tối đa với sự trợ lực của những dàn máy khuếch đại âm thanh mở đến hép cỡ — ở đây chỉ có hai đêm thứ bảy, chủ nhật là có ban nhạc người sống đến trình diễn, những tối thường chỉ có ván nhạc múa — Mạnh có thể nhìn ngắm thật kỹ người thiếu phụ như nàng ngồi ngay trước mặt chàng.

Người thiếu phụ có vẻ buồn phiền. Vẻ buồn của nàng làm cho Mạnh nhớ tới nét buồn năm xưa của Kiều Dung, nhưng chàng thấy ngay là hai nét buồn không giống nhau. Cùng là buồn nhưng khác nhau như trời xanh cao và vũng bùn lầy ở chốn trời. Trời xanh cao làm người nhìn muôn thẳm lòn lòn bay bổng dù biết là khong thể tới, vũng bùn lầy làm cho người nhìn muôn xa lánh. Kiều Dung buồn thanh cao, qui phái chừng nào thi người đàn bà này buồn tăm thường, hạ cấp chừng ấy. Có những nét gì rất đặc trong vẻ buồn của nàng.

Không cần nhận xét tinh tế hoặc có nhiều kinh nghiệm làm, nhìn nàng, người ta cũng có thể biết ngay nàng thuộc loại đàn bà nào trong xã hội: chơi bài, nhưng không phải là loại chơi trong những nhà chứa mãi dầm như một cái may không cảm xúc xong vẫn sắng sảng àn nằm với bất cứ gã đàn ông nào có tiền, không kẽ quen lâu hay xa lạ, miễn là có tiền. Và không kén chọn những tên đàn ông đó làm nghe gì, đà co vợ con hay chưa.

Y phục và những thứ trang điểm cho Mạnh biết giá trị con người của nàng. Mái tóc nàng không dài không ngắn, nhưng những lọn tóc nằm theo một hướng nào đó làm cho khuôn mặt nàng nổi rõ những nét tro trên. Vầng trán nàng hơi dô, sống mũi to giữa hai gò má hơi lõm. So với đa số đàn bà khác, người thiếu phụ này thuộc loại gọi cảm nhận được, nhất là có những nét khêu gợi lòng dục thích hợp với cuộc sống của nàng, ít nhất nàng không thuộc loại đàn bà xấu, nhưng so với Kiều Dung — Kiều Dung đã chết của Mạnh — nàng chỉ là một

chị sen so với bà chủ lịch sử. Ở đời có nhiều bà chủ thô tục, cục cằn hơn người đi ở mướn xong Kiều Dung không ở trong số bà chủ ấy. Kiều Dung ở vào loại đàn bà cao sang tự nhiên, dù nàng có lấy chồng nghèo nàn cũng vẫn sang.

Như chiếc áo người thiếu phụ kia đang mặc chẳng hạn. Kiều Dung hay mặc màu áo xanh, hàng nylon mỏng làm tăng vẻ thanh thoát của thân hình nàng. Chiếc áo đỏ của người thiếu phụ kia may bằng một thứ hàng dày, màu đỏ đậm làm cho mắt người nhìn và chiều dày của áo càng làm cho thân hình nàng thêm to nặng. Nàng có chiều cao có thể bằng Kiều Dung nhưng nàng mập mạp đến gấp ruồi Kiều Dung. Đôi bông tai nàng mang nói lên rõ nhất khiếu thẩm mỹ rẻ tiền: hai hột đá lớn màu đỏ viền vàng. Đôi bông tai này đi với đôi sút tay áo sơ mi của gã đàn ông thật xứng đôi.

Những anh bìa trong phòng ăn này đã quen với tính ứng khách mới tới được mấy ngày là Mạnh. Họ mang rượu mạnh ra cho khách và bit tết khoai tây cùng một đĩa sa lách. Mạnh ăn thật ít, chàng chỉ uống. Trong lúc bèn bàn kia, người thiếu phụ ăn như mây. Nàng ngón dù thư, an sang căi đĩa của gã đàn ông. Đĩa thức ăn nào khi được bồi bุง đi khỏi bàn nàng cũng sạch nhẵn nhụi.

Lầu cũng ăn nhiều, nhưng không nhiều bằng nàng. Gã có vẻ quen biết nhiều người trong phòng ăn, nhất là những sĩ quan ngoại quốc. Có lúc đang ăn, Mạnh thấy gã đứng dậy chạy đi vòng vã. Lát sau chào hỏi những người mới tới hoặc ra về, có lúc gã chạy sang nói chuyện với những người ngồi bàn khác. Gã nói ít với người đàn bà cùng ngồi với gã. Gã cười đưa công khai với những người đàn bà ngồi bàn với đàn ông khác. Nhiều lúc Mạnh nghe tiếng cười khẩy của gã vang lên trong phòng, khi ban nhạc ngừng tiếng.

Mạnh nhìn đồng hồ tay: 8 giờ 30. Người ngoại quốc đưa bạn gái ra sàn nhảy đầm, khách Việt Nam chỉ là thiểu số và có lẽ vì mặc cảm cấm khiêu vũ của chính phủ, không thấy ai ra nhảy. Gã đàn ông tên Lầu bỏ đi đâu mất. Người thiếu phụ vẫn ngồi đó, lơ đãng nhìn đám ngoại nhân và những cô bạn Jupe ngắn, chân tay thô kệch, nhảy với nhau trên sàn đá hoa.

Cũng có lúc nàng quay mặt nhìn về phía Mạnh ngồi nhưng chàng thấy rõ ràng là mắt nàng không dừng lại nhìn chàng. Nàng có nhìn thấy chàng nhưng vẫn là không thấy. Nàng không có vẻ gì nhận ra chàng là người quen.

Khi thấy nàng sửa soạn có vẻ muốn đứng dậy, Mạnh tới gần bàn nàng, cúi chào:

— Thưa bà..



## CÔNG TÚ HÀ ĐÔNG sưu tầm

### Đúng không ??

Một cuốn phim xi nê được thực hiện trong đường phố. Đạo diễn là người theo trường phái tối hiện thực, tức là thích quay những cảnh như thật không hề cho diễn viên tập luyện trước. Phim cần một cảnh đánh đá nhau ngoài phố. Đạo diễn bảo một diễn viên:

— Chú thấy cặp vợ chồng đang đi kia không ??  
Chú ra gác sự đánh lộn với anh chồng, bọn tôi nấp ở đây thâu hình. Chúng mình sẽ có một đoạn ẩu đả ngoài phố rất sống thực..

Chàng diễn viên ngần ngại:

— Vợ chồng người ta đang đi chơi vợ nhau, làm sao ra gác đánh nhau cho được ??

Đạo diễn nhún vai:

— Sao chú mày kém quá. Chú mày cứ ra nói bậy bạ về người vợ là người chồng nổi giận lên, đánh chử mày ngay chứ có gì là khó..

Chàng diễn viên nghe lời, bước tới chặn cặp vợ chồng nổ lại và hỏi ngang xương:

— Nè ông.. Bà này có phải là vợ ông không ?? Ông chồng gật đầu:

— Phải. Vợ tôi đó. Có chuyện chi ??  
— Tôi trông bà ấy.. dĩ.. quá trời à.

Nói xong, chàng diễn viên lập tức thủ thế, nhưng ông chồng chỉ thản nhiên nói với vợ:

— Đó. Em coi anh nói về em có sai đâu ?? Ông này không quen biết gì em mà ông ấy cũng nói hết như anh vậy..

### Mẫu người lý tưởng

Một Ông Đạo Cố, ông này không liên hệ gì tới Ông Đạo Cagy, mà chỉ là một chuyên viên xin tiền lè thênh hạ ở những tiệm ăn, chặn một chàng ăn bản hành bao ở lề đường.

— Xin ông cho tôi khoảng tiền nhỏ. để tôi mua cơm ăn. Tôi đòi quá.

Chàng PlayBoy sốt sắng:

— Đồng ý. Tôi mời ông đi uống rượu với tôi. Đạo Cố lắc đầu:

— Thưa.. tôi không uống rượu.

Chàng PlayBoy lại đề nghị:

— Tôi sẵn đi đánh xi nên ngại đưa tiền cho ông sưa. Hay là ông cùng đi đánh xi với tôi, tôi đưa tiền ông đánh. Thua tôi chịu, được thi ông lấy hết?? Đồng ý ??

Đạo Cố lại dẫy nay :

— Xin lỗi ông.. Tôi không biết đánh xi..  
— Hay là thế này vay.. Ông đi chơi bài với tôi..  
Đạo Cố lắc đầu như máy, kiên quyết luyến bố là không uống rượu, không đánh bạc, không chơi bài, chỉ cần tí tiền cám ơn com. Khi được mời hút thuốc lá. Đạo Cố cũng từ chối : Tôi không hút.. Chàng PlayBoy la lên :

— Xong rồi. Ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. nhưng với điều kiện ông phải theo tôi về nhà tôi. Tôi muốn cho vợ tôi được gặp ông. để nó thấy rõ mẫu người đàn ông lý tưởng của nó.. không đánh bạc, không chơi bài, không uống rượu, không cát húi thuốc.. sẽ là người như thế nào.

### Ngày thứ

Cặp vợ chồng mới cưới ở Sài Gòn đưa nhau lên xứ Hoa Anh Đào Giao chi, tức xứ Đà Lạt, hướng cái gọi là luân trăng mặt theo dung kiệu con nhà có tiền. Cảm mợ mượn phòng ở Palace. Phòng có nước nóng để tắm dâng hoàng. Phòng ăn có ít ám nhạc, cám bán cả cơm Tây lót cơm ta.

Khuya rồi, cậu đã nằm chờ trong giường nhưng mơ cứ ngồi mãi bên sô, nhìn xuống Hồ Xuân Hương. Cậu đọc :

— Em ngồi làm chi đây ?? Vô ngủ chứ ??

— Anh cứ ngủ đi. Mợ đáp. Đêm nay em không ngủ đâu. Em đọc trong tiểu thuyết thấy nói đêm nay là đêm đẹp nhất đời người con gái, nên em nhất định thức suốt đêm để thưởng thức..

### Liên tù tì tút suýt

Vợ Nhất Văn chết. Nhất Văn khóc quá xá là khóc, khóc hăng hơ cả khi bố mẹ chết. Sau khi chôn cất, bạn thân của Nhất Văn lựa lời khuyên giải đương sự :

— Trung niên tảng thê.. là một trong những cái đại bát hạnh của người đàn ông. Chúng tôi biết cậu buồn lắm và chúng tôi rất lấy làm cảm động vì sự chung tình của cậu. Xong cậu cũng chẳng nên buồn rầu thái quá. Sáu tháng nữa cậu sẽ có quyền cưới vợ mới. Cậu sẽ cưới một em trẻ hơn, và đời cậu lại lên hương.

Nhất Văn khóc òa lên :

— Sáu tháng nữa mới được cưới vợ khéo ?? Trời đất.. Thế đêm nay tao ngủ với ai đây ??

### Vợ và xe Honda

Đây là chuyện vợ chết thứ hai trong tuần đỡ buồn này :

Chi Chi có cải xe Honda mới, để trước cửa nhà khóa ba bốn cái khóa, vẫn bị thất mất. Chi Chi khóc như mưa như giò. Người nhà Chi Chi thấy chướng quá, sỉ vả :

— Mày là thằng tồi. Năm ngoài vợ mày chết, tao không thấy mày khóc bằng năm nay mày mất cái xe Honda này.. Vay là nghĩa lý nằm thao ??

Chi Chi mếu nại :

— Năm thao. kỳ gì ?? Năm ngoài vợ tôi mất lập tức có năm bảy ông nhắn tin gả con gái cho tôi. Tôi có vợ mới liền một khi. Còn bi giờ.. ai cho tôi cải xe Honda mới đây ??

# Nói chuyện với Đầu Gối

(TIẾP THEO TRANG 5)

Nhưng VC pháo kích luôn cả vào chùa. Mọi người chạy sang nhà thờ. Nhà thờ cũng bị pháo kích. Mọi người chạy sang nghĩa địa. Cứ như vậy cả mấy ngày.

Trong lúc chạy loạn, Tâm gặp 7 đứa học trò của cô. Cha mẹ chúng đã chết và thất lạc. Cô nuôi chúng.

Một buổi, vị linh mục và nhà sư trụ trì hò hét dàn chúng tụ tập lại và rút khỏi thành phố. Họ treo cờ trắng lên và kêu nhau đi, mặc cho súng đạn vẫn nổ. Nhiều người ngã xuống bên đường, những người khác vẫn đi. Tâm cố gắng mang lũ học trò, nhưng chúng quá yếu ớt. Ban đêm, họ lọt vùng vào giao tranh. Tâm và lũ trẻ bị lạc khỏi dàn người. Sáng hôm sau, họ gặp một đoàn quân đang đánh nhau. Viên chỉ huy khuyên Tâm nên quay về vì ở đó mặt trận rất lớn. Ông hạ lệnh binh sĩ ngừng bắn. Tâm dành đưa 7 đứa trẻ trở về An Lộc.

Ở ngoại ô An Lộc, họ sống chui rúc trong những căn nhà đổ nát. Trẻ con đòi, Tâm chạy qua những căn nhà đó, dưới súng đạn, tìm thức ăn.

Trong lúc đó, xe tăng BV tràn ngập thành phố. Một Đại đội Biệt Cách nhảy xuống giải tỏa cho Tổng hành dinh. Một trận đánh cận chiến bằng lựu đạn và dao găm ác liệt. Toàn bộ Biệt Cách thành công, đẩy BV ra ngoài Tổng hành dinh 1 cây số.

Tâm gặp một toán lính Biệt Cách, được tiếp tế. Qua mấy ngày, Tâm tiếp tục tới xin thức ăn của toán lính này. Nơi cô ở bị trúng pháo, một đứa trẻ chết, hai đứa xao xuyến về cõi viễn của Biệt Cách. Cô phải đưa lũ trẻ tới căn hầm bệnh viện của toàn Biệt cách. Xác đứa bé được chôn ở gần đó. Tâm và đám trẻ bắt đầu sống với đám Biệt cách, bác sĩ quân y tên Vinh san sóc thương

binh và mấy đứa trẻ. Trong đám lính Biệt cách có Chuẩn úy Long đặc biệt tra trẻ con, là một giao viên trước khi nhập ngũ. Bình nhí Hán, 17 tuổi, trốn nhà đi lính, sống trong cảnh hãi hùng bắt đầu sợ cái chết. Tâm bắt gặp Hán khóc. Chính Tâm đã khuyên khích anh ta thèm can đảm. Đại úy Hùng, Đại đội trưởng, cũng để ý đến Tâm. Ông ta thường chia khẩu phần của ông cho lũ trẻ. Một bữa Hán đi luân thám về, mang theo 3 đứa trẻ nữa. Trung sĩ Lộc, 40 tuổi, mắng Hán vì làm khổ cho cả Đại đội. Một cuộc cãi lộn gay go suýt gây đổ máu. Đại úy Hùng phải can thiệp sau khi Tâm nuốt ra bình Hán.

Bữa sau, Trung đội của Chuẩn úy Long được cử đi đánh một ngọn đồi. Họ tiến lên khó khăn, đánh từ chập tối đến sáng sớm.

Trong đêm VC rút đi hết. Biệt cách tiến chiếm một căn hầm. Nghe trong hầm có người, họ toan ném lựu đạn vô. Nhưng Trung sĩ Lộc nghe tiếng rèn, ông ngan lại. Lực bù súng rút dao chui xuống hầm toan bắt sống địch thủ. Ông bắt gặp hai đứa trẻ sống trong đó. Hai đứa trẻ đã sống ở đây một tháng nay, bên cạnh xác cha mẹ và một đứa em. Hai đứa bé đã sống như ao rau mồng và đàn gà nhà nuôi. Cõi chí là Bé AN 9 tuổi.

Ở chung quanh, người ta, dân cũng như lính bắt đầu đón đại xóm pháo, một đứa trẻ chết, hai đứa xao xuyến về cõi viễn của Biệt Cách. Ông phải đưa lũ trẻ tới căn hầm bệnh viện của toàn Biệt cách.

Xác đứa bé được chôn ở gần đó. Tâm và đám trẻ bắt đầu sống với đám Biệt cách, bác sĩ

đã xin đem chôn hai anh lính ở bên mộ đứa nhỏ. Từ đó, thành một nghĩa trang.

Có lần đò tiếp tế thả dù bị lạc hết. Cả Đại đội gần phải nhặt dổi. Nhiều người đã nhặt để cho lũ trẻ ăn. Bình nhí Hán xung phong đi lấy một cái dù bị lạc. Anh mang về một thùng, mở ra toàn là đạn. Nhưng anh cũng mang về một đám trẻ nữa.

Có lần đò tiếp tế rót giữa phông tuyến quân hai bên. Cả hai bên đều cố thử ra lây và ban manu để cản đối phông. Sau họ điều đình qua may, vo tuyến điện thoại. Bên CQ đề nghị cao hai đứa trẻ ra lây đồ rồi đem chia. Đại úy Hùng sợ hai đứa trẻ bị dọa pháo kích, không chịu. Chuẩn úy Long xung phong đi, nhưng bèn kia không chịu. Mấy đứa trẻ cũng xung phong. Nhưng cuối cùng Tâm và bé An nhận ra lây trong khi đạn pháo kia vẫn nổ.

Tâm bị thương. Bác Vinh san sóc cô. Người ta nghĩ rằng cả Vinh Long và Hùng đều yêu cô gái.

Ở thị xã An Lộc, người ta đều biết đến cô nhi viện Biệt Cách nên nhiều trẻ em tự động tìm đến. Nhiều đơn vị tim gấp trẻ con cũng gửi đến. Con số trẻ em lên tới ba, bốn mươi đứa. Tâm treo một cây cờ Hồng thập tự lớn ở chỗ Cõi chí viện, nhưng cây cờ này bị pháo gãy.

Một toán Biệt Cách được tuyển chọn để đi phá một ô hỏa lực địch. Trung Sĩ Lộc và chuẩn úy Long đều xung phong. Vị chỉ huy chọn cả hai, cũng ba người lính. Công việc không thanh công. Nhưng họ bắt được hai tù binh BV. Một tù binh bị thương rồi chết. Người thứ hai là một cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh nhất định không chịu án đòn hộp của Mỹ. Sau cùng một đứa trẻ thấy anh đòi là cho anh nứa cũ khoai, anh mới ấp. Tình cờ, Trung sĩ Lộc khám phá ra anh tù binh này là người cùng quê ở miền Bắc.

Cho tới ngày AN LỘC được dần dần giải tỏa, một toán quân Dù tiến tới gần vị trí Biệt Cách. Ông phải đưa lũ trẻ tới Lai Khê, bắt tay nhau. Toan Biệt Cách đã tìm ra được con suối để tắm. Tâm cũng mang lũ trẻ đi tắm.

Trong căn hầm, có hơn mươi đứa trẻ bị bệch. Bác sĩ Vinh cho rằng phải đưa chúng về hậu cứ,

nếu không thì chết. Người ta lại điều đình qua điện thoại để ngưng bắn, di tản lũ trẻ. Hai bên đồng ý, hẹn ngay giờ. Đại úy Hùng phải yêu cầu Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 ngưng tài thương, ngưng cả thả dù tiếp tế để cho đối phương ngưng pháo kích.

Trong đêm cuối cùng ở An Lộc, binh lính Hán bị chết. Trước khi tắt thở, Tâm cho anh ta biết là Tâm yêu anh ta. Mọi người bấy giờ mới biết là Tâm và Hán yêu nhau từ lâu. Chôn Hán. Tâm viết hai câu thơ để ở nghĩa trang Biệt Cách.

Ngày hôm sau, ngưng bắn 6 giờ. Tâm đưa lũ trẻ lên đường. Có một đứa bé không chịu đi: đó là bé Minh.

Cánh phim chấm dứt lúc lũ trẻ được cõi chí viện dẫn dắt iêng đường rời khỏi An Lộc. Còn chú bé Minh không chịu đi thì lang thang tìm về căn nhà cũ của chú hy vọng kiếm thấy xác ba má.

Cốt truyện phim do:

CHU TỬ, ĐỖ QUÝ TOÀN, LÊ TẤT ĐIỀU, PHAN NHẬT NAM, MAI PHƯƠNG và TRẦN LÊ NGUYỄN tập thể sựu tầm tài liệu và sang tác. Tháng 7/72.

# Thư tòa soạn

(TIẾP THEO TRANG 3)

Chúng tôi biết rằng sự thay đổi sẽ làm nhiều bạn đọc khó chịu, nhất là da số bạn đọc Đời đều lưu trữ báo để đóng bộ dày dặc.

Nhưng chúng ta dành phải lựa chọn và khi đã lựa chọn một điểm thuận tiện là kỹ thuật nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu theo sát thời cuộc, thì chúng ta phải hy sinh điểm khác là giữ sự liên tục của khuôn khổ tờ báo.

Việc thay đổi này chỉ có tính cách giai đoạn. Khi giải quyết được vấn đề kỹ thuật ăn loát, và khi không còn nhu cầu theo sát thời cuộc với những diễn biến quá nhanh chóng như hiện nay, tuần báo Đời sẽ có thể trở về khuôn khổ cũ.

Trong số báo sau, số 143, Đời vẫn giữ khuôn khổ nhỏ như số này, và chúng tôi sẽ thông báo những cải tổ lớn lao khác về mặt nội dung.

Chúng tôi tin tưởng rằng bạn đọc thông cảm nỗi khó khăn và luôn luôn ủng hộ chúng tôi.

Đời

## Chữ cõi ướt mực

(Tiếp theo trang 1)

nhắc lại lớp Thiếu úy «cô môi không hai» của Tiểu toàn 6 Dù thừa ấy với muôn ngàn ngàn ngầm... Được «buas», Nguyễn Trọng Kỳ, Phan Nhật Văn, Âu hoàng Minh và Tạo... Cảng bao giờ có lại được một lớp Chuẩn úy, Thiếu úy dù kinh tbước như lớp sĩ quan hơn 10 năm trước... Nay được «buas» cõi chí một ekhuc thời, tên yeng hùng nỗi dồn đậm nhất của miến Trung TT Trực đã xuống «co». Nhưng tuần trước gặp lại Tạo thi đã là một Tạo khác, một Tạo vừa ở quái lao ra với cấp bậc Trung úy 8 năm, Tạo già yop, da xio và rụt rè.. Da, da... tôi có nhớ.., anh, da, tôi nhớ Đại úy. Tạo khum núm e ngại k òi đứa tay bắt, lung tung khi trả lời thám khôi.., Kho thám chưa, tàn toan nhục nhẫn nào đã pha bao nát ra như vậy, có điều

gi cay đắng tàn khốc để làm bạn mất hẳn phong cách, mất tiêu phong độ... Khô quá, Tạo mười năm trước như thế nào, bây giờ chỉ còn một hình hài cõi chí, thê thảm...

Nên Tạo phục thù, rửa hận và hồi sinh nhân cách. Tạo đánh giặc như thời ánh nén, Tạo ủ linh đi như nước lũ, è hàng đầu tay súng tay lựu đạn... Tạo đánh qua Xa Ca, Xa Trạch bắt sang An Lộc. Tạo đầy quân vào Quảng Trị như chốn không người. Cay đắng quá, Tạo chết trên đường đi tìm lại mình, di ứng đời và phục hồi danh dự — Tạo đánh để xóa tan những nấm quân lao — Tháng ngay tri trọng nghiệt ngã làm nát anh hùng. Khô thân. Tạo chết lúc vừa gặp lại chấn dung minh..

Nhiều người chết với những mục đích khác nhau, chết ở cách thế và phương tiện khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu tiêu làm sáng rõ mình và tìm ý nghĩa cho đời. Đất già qua, bằng cái chết, bạn bè tôi tò điềm, bài dập cho cuộc sống, qui giá cay đắng quá hờ trời... Kính mong các anh lính yên phiêu bồng với chốn hư không. Nơi đó đã hết, hết cả rồi băng hưu của ta or.

PHAN NHẬT NAM



## PHIỀU

### TÊ ĐÊ

Quả hỏa tiễn 122 nô trong đêm trúng một căn nhà gần phi trường.

Chỉ có Ly, một bé gái 3 tuổi chết. Chị ở coi bé Ly bị nát nửa người sống thời tháp trong bệnh viện.

Mẹ của Ly được cha Ly mang ra ngoại ô tạm xa cảnh khủng khiếp.

Buổi sáng hôm sau, hàng xóm giúp ông nội và bà Ly xếp lại đống gạch vụn.

Những vệt cháy đen trên tường. Những đóm lửa, chắc chắn là của bé Ly và chị người ố.

Tôi thấy một chiếc khăn màu hồng có hình con vịt Donald của Walt Disney bị cháy xám. Mát con vịt bị chột. Một chân con vịt bị thủng.

Tôi thấy những cuốn sách về lịch sử, về chính trị, những cuốn sách của Marx, Khổng Tử, Mạnh Tử ngỗng ngang lân với những thứ lồn nhồn khác. Nhưng cuốn sách không làm tôi xúc động.

Tôi thấy một hộp nho khô ăn dở của Ly bị hôi nồng hoả tiễn xẩy khô lần nữa. Tôi ngửi. Nho có mùi khét đặc biệt. Nho làm từ California của Mỹ được Nga chế lại bằng 122 ly tại Việt Nam.

Vật làm tôi xúc động là con ngựa gỗ của Ly. Con ngựa còn nguyên vẹn. Không ai đề ý tới một con ngựa loang mầu trong một đống gạch nát.

Tôi nháu con ngựa đặt vào căn phòng độc nhất còn lại. Chợt tôi thấy mèo người làm đồ chơi và danh náo đó đã làm con ngựa này cho Ly.

Trông mặt con ngựa thật hòa bình. Miệng con ngựa cười như Ly lúc còn sống.

Ông nội của Ly như người mất trí, chỉ quả hỏa tiễn mà ông đặt ở góc tường. Lèm nhảm :

— Tao sẽ gửi Bưu Điện sang Ba Lê cho tụi nó coi. Thứ năm này là chúng họp rồi.

Chắc vào ngày giỗ đầu của Ly tôi phải bảo mẹ Ly đốt cho Ly một con ngựa giấy loang mầu để Ly cuối tiếp ở một nơi nào đó trên thiên đường.

Những mảng tường của building thành phố được quét đen như mặt của một thợ mỏ.

Tất cả dân sống trong thành phố này đều là phu mỏ. Mát đèn và hồn cũng đen.

Nóc nhà thành phố được gắn cột: Ấng ten tì vi. Những cột này thay cho thánh giá.

Thành phố sẽ hết cây, và chim sẻ phải đậu trên những hành giá của thời đại mới đó.

Đêm mất ngủ, tôi nghe thấy tiếng mèo cái gào khóc, tiếng súng chỉ thiên bát điểm và tiếng chim cu gáy. Chim cu không bay. Chim cu từ trong một chiếc đồng hồ thò cổ ra gáy cú cu, cú cu, cú cu. Ba giờ sáng. Tôi thấy người thành phố khờ. Giú một con chim để báo giờ buôn trong đêm, trong ngày.

Ít người biết đồng hồ này là của bức và đã được sáng chế cách đây 2000 năm. Trẻ con ở đồng quê nước Đức mỗi lần gặp chim cu thường

bồi : chim cu, ta sống lâu bao tuổi ! Tùy theo có bao nhiêu tiếng cu cu, chúng sẽ biết số tuổi của chúng. Tiếng chim cu còn gọi mùa xuân. Dân Đức thời xưa, tin rằng mỗi lần chim cu gáy là một lần may mắn, hạnh phúc. Giờ hạnh phúc được bão mồi giờ.

Bây giờ, giờ đau khổ được báo từng giây từng phút. Giờ Việt Nam được báo bằng tiếng chim. Giờ Việt Nam được báo bằng đạn, bom hỏa tiễn, tiếng nổ, tiếng than, tiếng khóc, tiếng máu phun.

Tôi không bao giờ đề ý đến một cái đồng hồ đo nước. Chợt nó hỏng, nó kêu tách tách như đồng hồ gác vào minh họa chậm. Tôi lẩn thẩn lật cái nắp và thấy : Rockwell, Manufacturing Company, Pittsburgh PA U.S.A, Cubic meters, Liters 991650.

Không biết nếu người ta có chế tạo một cái đồng hồ để đo số thước khối mầu của lính Việt Nam đã được tiêu thụ không? và sẽ phải tinh tiền như thế nào?

Tôi vẽ một dài kỷ niệm lớn nhất thế giới. Dài kỷ niệm là những khói thịt của dân của lính chết năm, chết ngồi, chết đứng, chết lè loi, chết chùm, chết «con queo» chết «đòng đeo» chết «gầm cầu», chết không toàn thây, chết thành bụi.

Dài sẽ cao hơn Caravelle, building, chùa chiền, gác đường, cao hơn Đinh Độc Lập, cao hơn tất cả bời chẳng có gì cao hơn được sự hy sinh bi bùng đó.

Nhưng rồi tôi lại bỏ dở chương trình vì thấy kích thước của nó hãy còn nhỏ. Làm sao định được kích thước của sự uốn vút ngợp không gian?

Tôi vào Thư Viện Quốc Gia. Ngay ngoài cổng tôi thấy dán thông cáo về việc ăn cắp sách. Tôi lò ra. Tôi thấy trong sân cổ thư viện có một sinh viên đang đuổi hai con ngỗng trắng. Trông anh như ngần một cách dễ thương hại. Chắc chắn anh ta không ăn cắp sách. Chắc chắn anh ta không học. Chắc anh ta sắp đi lính. Sắp đi lính mà không có người tình thì phải đi đuổi ngỗng cho đỡ buồn. Tôi thích không khí của quán Văn thời xưa, không khí của Hội Họa Sĩ Trẻ. Tôi thích dáng dấp và tiếng ca của một nữ ca sĩ hát trên cổ đại. Bây giờ nàng biết sử dụng ngón tay để đếm bậc chử không biết cầm micro. Bây giờ nàng biết sử dụng tiếng người để đọc các con số.

Nàng thường hát những bài ca về quê hương đất khờ này. Nhưng nàng thường nói với bè bạn ở đây chán quá. Muốn đi Paris ở luôc!

Từ thư viện tôi qua sau Tòa Án. Tôi thấy một bà mẹ quê đê trong cái nón là một ổ bánh mì và mấy cái bánh gói bằng lá. Một chiếc xe bit bùng màu xám ngừng. Những tội nhân bị còng tay ra xe. Người mẹ nhõm dậy ra hiệu cho một thanh niên. Người thanh niên mồi map máy lắc đầu. Bà mẹ nhìn qua vòng kẽm gai. Chắc bà chỉ thấy chiếc xe bit bùng màu xám.

Đằng sau tòa án là mấy ván phòng của luật sư và một nhà ngủ lớn, Đường rợp bóng lá me. Tôi thấy một tấm bảng cấm. Thành phố này có quá nhiều bảng cấm. Bang cấm gõ m một chữ I bị bắn ngã. Chữ I loang múa ra ngoài. Tự do bị bắn hạ.. Chữ I hết múa.

Gặp một người bạn viết. Anh ta kè :

— Hôm qua tôi đi với em. Tới gần cầu Thị nghè em trông thấy con bò đang ngoc nguây cái đuôi gặm cỏ. Em bảo tôi : «Tui mình không hạnh phúc bằng nó ! Tôi bảo em : Cái đuôi nó hạnh phúc chứ không phải nó hạnh phúc !»

Tôi bảo anh ta :

— Thực ra cái đuôi nó cũng đang khổ sở nỗi Cái đuôi bò đê đuôi ruồi chứ không phải là vật đê biểu lộ hạnh phúc, dù là hạnh phúc bò.

Thực ra thì tôi không muốn bàn thêm nhưng tôi biết anh chỉ khoái những cái gì đau đớn.

Một anh lính Mỹ đưa nhẹ răng cười với một đứa bé. Nó sợ. Cô hàng bông đi qua. Anh ta mua cho nó một quả bóng. Anh ta gọi nó. Nó lại. Anh buộc vào cổ tay nó quả bóng và xoa đầu nó. Nó không cười. Nó chạy đi với quả bóng. Anh Mỹ đèn có vẻ khoái.



### VỢ CHỒNG MỚI

Vợ chồng mới cưới di chuyển tuần trăng mật ở Đà Lạt. Năm ngày cảm cung trong phòng, đến tối ngày thứ sáu, cậu mợ xuống phòng ăn của khách sạn ăn tối. Anh hỏi tôi hỏi cậu mợ dùng gì, mợ văn hóa và ngày thơ bão cậu :

— Minh biết em thích gì rồi mà..

Cậu có vẻ hơi mệt, gật đầu :

— Anh biết em thích gì, nhưng đôi khi chàng minh cũng phải ăn mời sống được chứ..

### NÉU ANH MẦM ĐƯỢC..

Anh chồng sợ vợ có hang mít hôm được các bạn mời đi dự một dạ tiệc. Anh xin phép chị vợ và cam đoan rằng dạ tiệc chỉ có toàn dân ông bạn trai. Nhưng khi tôi nói, anh thấy tối vui có quá nhiều dân bà con gái, lại có cả em sexy, anh hoảng sợ bèn gọi điện thoại về nhà cho vợ :

— Emơi anh trưởng tối này chỉ có toàn dân ông, không ngờ có cả dân bà. Lại có cả vú sexy nữa.. Em bảo anh phải làm gì bây giờ?

Chị vợ lập tức ra lệnh :

— Nếu anh tin rằng anh có thể làm gì được, anh phải về nhà làm việc đó ngay..

Tại một trường tư dạy học. Các lớp mới khai giảng. Vắng Ông giám đốc là cuối. Ông tự trách anh :

— Chắc tại nó còn nghe ngóng tinh hình mới đi học, nhất là lớp đệ tam.

Một bạn đồng nghiệp than :

— Lớp tôi được có 6 người. Giảng bài mà miệng khô đắng.

Một lát sau anh nói chuyện ngày xưa :

— Đéch thằng nào chịu chơi bằng thằng Du Cống. Có lần ở Pagode nó bảo tại tôi «thằng nào cho tao một 33 tao sẽ bắn rụng tóc đưa đi qua đây đầu tiên» tại tôi không ngờ nó làm thật. Một lần khác ở Princesse nó đang ngồi cạnh một thằng Mỹ, nó lấy luôn đầu diều sì gà đang cháy dữ vao tay thằng Mỹ. Thằng Mỹ phông mồm phát ra cùa chảng hiểu gì cả. Một lần còn buồi cười nữa, tự nhiên nó đầy cửa Pagode nhảy ra ngoạm luôn vào gáy con người ta (Cảnh sát đánh dám làm gì. Tôi hỏi tại sau lại chơi ác như vậy thi hắn trả lời : «Bây giờ có đủ thứ vũ khí, sử dụng mãi cũng chán tao muốn dùng thử vũ khí thời thượng cõi cho vui».

Tôi hỏi anh bạn :

— Tại sao lại có tên là Du cống ?

— À, tại vì hắn đi trận về chẳng bao giờ tắm cá.

— Bây giờ lui ở đâu?

— Chết rồi. Chết rất lăng. Bi bão sê. Nếu còn lui có thể tới Trung Tâ, Đại Tâ rồi.

Ở cuối đường Bà Huyện Thanh Quan có một dãy nhà của Thương Phế Binh. Nhà ở trên đường. Nhà là những mảnh thùng, mảnh tôn ghép. Nhà tựa vào nhau. Nhà nọ là nạng của nhà kia. Tôi chú ý tới một cái bìng quảng cáo nhỏ.

ĐÓNG GIÀY TẬT 15.

15 là số nhà tự đặt.

Người ta sẽ phải đóng bao nhiêu đôi giày ta cho lớp trẻ Việt Nam ?

Chắc đàn bà, con gái của thành phố này chỉ biết Éros, Bell, Paris, Khanh, Họ có bao giờ biết ngay trong thành phố này có một hiệu giày mang tên kỳ lạ :

ĐÓNG GIÀY TẬT 15.

Và có bao nhiêu người lính bất hạnh đã không còn lấy một bàn chân đè :

ĐÓNG GIÀY TẬT 15 ?



# diễn ảnh

## THANH THANH TÂM tài tử bé nhất nước

Khi bao Đời đến thăm thi cô bé Thanh Thanh Tâm đang ngồi mồm minh ăn cơm tối. Nữ tài tử điện ảnh bé nhất nước ngồi dựa lưng vào tường vừa ăn cơm vừa đùa nghịch với những đồ chơi bằng nhựa bé tí teo..

Trong khoang thời gian hai năm trở lại đây, khán thính giả của màn ảnh vô tuyến truyền hình đã có dịp biết đến Thanh Thanh Tâm. Cô bé mới 5 tuổi đầu đã diễn xuất thật trọn vẹn vai trò bé nhỏ nhưng thật «nặng» của mình qua các vở kịch trên sân khấu của ban kịch Nàng Mai — Kim Hoàng, Như Mai.

### Hát cai lương từ 4 tuổi

Thanh Thanh Tâm là con gái của dì vợ chồng nghệ sĩ cai lương Nam Hùng — Thanh Thanh Hoa. Dì nhiên, con gái không giống lồng cũng giống anh. Bé Thanh Thanh Tâm đã mang trong người dòng máu nghệ sĩ của những bậc sinh thành.

Trên bước đường lưu diễn, Nam Hùng — Thanh Thanh Hoa thường mang con gái đi theo, hơi cô bé thương mẹ ghê lắm đi.

Đến năm 4 tuổi thì Thanh Thanh Tâm xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Thành Minh Thanh Nga, quay vở ca kịch «Lá sầu riêng».

Lần đó, Thanh Thanh Tâm giữ vai Bé Sang con của Thành Nga và thành công đến nỗi đã làm rơi lệ khán giả bốn phương.

### 5 tuổi bước sang thoại kịch

Đến năm 1970, Tâm lên 5 tuổi và bé phải già từ sân khấu cải lương với tháng ngày lưu diễn, trở về Saigon... đi học... maulo đánh văn, chửi đi theo đoàn hát thì làm sao mà học được...

Những ngày ở Sài Gòn, Bé Thanh Thanh Tâm được nữ nghệ sĩ Như Mai «mời» hợp tác với ban kịch Nàng mai diễn trên vô tuyến truyền hình.

Bé Tâm kể lại vở kịch đầu tiên mà em đóng trên Tivi là «Mưa bão» của Ban Nàng Mai. Sau lần xuất hiện trên tivi này Thanh Thanh Tâm đã làm khán giả và báo chí ngạc nhiên với lời diễn xuất vững vàng của em.

Trên mục phê bình sân khấu của tờ nhật báo «Được nhà Nam», lúc đó, ông Trần từ Văn đã phê bình bé Thanh Thanh Tâm như sau:

Một diễn viên nổi bật nhất trong thoại kịch «Mưa bão» do ban kịch «Nàng mai» của cô Như Mai diễn trên tivi (phát hình đêm 10-7) không phải cô Kim Tuyền (thay giới thiệu là Lynn Trang) Kim Hoàng, Diễm Hương hay Bạch Huệ, cũng không phải Nguyễn Sang, Kha Nàng, Thanh Việt, hay Hương Sắc mà là... Bé Thanh Thanh Tâm.

*(lup bé Thanh Thanh Tâm nói búp bê thất.)*



Em bé này thật là... Bé, có lẽ nhỏ nhút trong số các em bé diễn kịch trên màn ảnh nhỏ loli 5 tuổi. Người ta phải tự hỏi, không rõ bé Thanh Thanh Tâm là con nhà ai, chẳng những đã dạn dĩ mà còn biết diễn kịch với đầy đủ nét diễn xuất của vai trò đòi hỏi, y như một kịch sĩ lành nghề? Đó là một đặc điểm kỳ lạ chỉ thấy nơi thiên tài được gọi là Thần đồng.

Nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy dù bớt phần vào khi được biết bé gái Thanh Thanh Tâm là con đầu lòng của vợ chồng nghệ sĩ Nam Hùng và Thanh Thanh Hoa.

Đúng như lời người thường nói: con của cái, lương phản động khôn trước tuổi. Đóng vai bé Lý con nhà nghèo, thường bị mẹ bức bối vì cảnh túng thiếu rãnh lái đảo, rồi bị mẹ bỏ ra đi để ở lại sống với cha, mà tâm hồn lúc nào cũng hướng về người mẹ không biết đi đâu, sau đó Bé đau khổ nhớ Bác Tư Lôi xem chăm sóc vì cha bé đang chạy ló từ bùa cõi mẹ thì vẫn biến biệt phuơng trời nào...

Với trẻ con đóng vai dứa giòn, nghịch ngợm hoặc nũng nịu không khóc, cái khóc là đóng vai dại khờ và phải diễn bằng nước mắt. Cái tâm trạng của bé Lý trong kịch «Mưa bão» đã được Thanh Thanh Tâm diễn tả tài tình, y như một bé Lý ngoài đời, không có chút gì «quê» hép.



TT Tâm và Nam Cảnh trong «Mưa bão».

vụng vụng và không có nét gì gọi là... hàn...

Tiếng kêu như chim non, lời nói bèu bao phát xuất từ cái miệng mèo với đôi mắt rướm lệ rồi từ từ nước mắt chảy dài, cái ý thức diễn tả trung thực đó đổi với một đứa trẻ tuổi còn quá non thì phải gọi là một thiên tài chứ không hẳn là chỉ do sự luyện tập mà thôi: suốt trong hai năm, qua nhiều diễn biến bé Thanh Thanh Tâm đổi thoại rất tự nhiên dung với nguyên tắc kịch không vấp một tiếng, không hờ một lời, khen thưởng Bé thuộc tuồng giỏi cũng chưa đủ mà phải ghi nhận sự thông minh vượt trội của Thanh Thanh Tâm. Dương như mới lần thứ nhất, cô bé này diễn kịch trên ti vi. Nếu đúng vậy, cũng thêm 1 điều lạ. (Báo «Được nhà Nam»).

### Không biết đọc làm sao học tuồng?

Bé Tâm còn quá nhỏ, lại chỉ mới tốt nghiệp bậc... mẫu giáo thì làm sao mà học tuồng. Đọc chưa đọc, cõi mà! Điều này mới khó giải quyết đây. Thế nhưng, trong những ngày bà má lưu diễn vắng nhà, ông bà ngoại chịu khó đọc tuồng cho bé, học vậy; và nghe 1,2 lần là bé nhớ ngay.

### Bước Sang điện ảnh với «sóng tình»

Bé Thanh Thanh Tâm già từ sân khấu thoại kịch để bước sang điện ảnh từ năm 1971. Nhìn thâ

Trong «Song tình», bé Thanh Thanh Tâm đã giữ một vai rất lớn và đã được coi là ngôi nòng nhạt của hãng phim Đài Bắc. Đóng phim này, bé phải đi dưới mưa tầm tã, bị đòn vv... Bên cạnh Thanh Thanh Tâm có Thúy Hàng bà Kiều Hạnh, Wantau vv. Cuối phim đã hoàn thành, được mang chiếu ở Đài Loan, Đài Bắc, nhưng ở Việt Nam thì Thanh Thanh Tâm còn chờ một ngày đẹp trời hơn.

### Người cô đơn

Cuốn phim thứ hai của bé là «Người cô đơn» của nhạc sĩ Hoàng thi Thơ. Thực hiện trong năm 1972. Trong «Người Cô Đơn», Thanh Thanh Tâm giữ vai một đứa bé mồ côi. Cha (Vân Hùng) mẹ (Thanh Nga) đã chết vì chiến tranh, đứa bé con lại một mình, chìm đắm trong nỗi bơ vơ, không nhìn thấy một nụ cười nào ở tương lai.

### Và «Phận má hỏng

Một cuốn phim mà Thanh Thanh Tâm góp phần diễn xuất do Alpha-Film thực hiện trong năm 1972 và sắp được trình chiếu này mai tại Thủ đô là «Phận má hỏng».

Cùng với Thanh Thanh Tâm, còn có Mộng Tuyền, Thanh Tú vv. Trong phim này, Tâm lại giữ vai con (lại con) của một gia đình kém hạnh phúc. Cha đuổi mẹ ra khỏi nhà, bỏ mặc đứa con bé đói khöh đau.

TT Tâm trong «Phận má hỏng»



«Má Hàng biếu sao con làm dzậy!»

Bé Thanh Thanh Tâm cũng kể cho chú nhà báo nghe những chuyện đi đóng phim hồi đó :

Chời ơi—hồi đó đóng phim lần đầu tiên con sợ quá chói đèn chói sáng quá chừng, má Hàng hay dạy cho con lầm ! Má Hàng nói : «Má Hàng biếu sao con làm dzậy nghe hông !»

Mà chú biết không ? có lần đóng phim quay cảnh trời mưa hàng phim mượn xe vòi rồng phun nước giả làm mưa, con phải đi trong mưa, trót thiệt là ướt vậy đó !

«Má đóng phim dễ lầm chói, con thấy đóng kịch, hát cải lương mới khó chớ đóng phim dễ ợt hả !

Cô bé ngồi kề thật nhiều chuyện, chuyện xa, chuyện gần, nhiều thật nhiều, đến nỗi nhà báo ghi không nổi.

Thế nhưng, chuyện đi đóng phim về nhà ngủ gục thì Thanh Thanh Tâm không nhớ...

Theo lời anh Nam Hùng, cô bé nhiều lúc phải đóng phim suốt ngày. Nó mệt mỏi quá, nên khi vừa leo lên xe Honda 2 bánh do ông ngoại đón rước là cô bé ôm tay lái ngủ vùi, ngủ say mê ! Mặc cho ông ngoại ái ngại thương cho cô cháu tài tử tí teo.

#### Mợ được đi xa.

Năm nay, Thanh Thanh Tâm lên 7 tuổi và đang theo học lớp hai ở trường Chùm Xanh. Tay mân mê đồ chơi bằng nhựa màu xanh. Cô bé mong ước được đi thật nhiều. «Má phải có má nữa mới chịu !

Nghệ sĩ Nam Hùng, ba của Thanh Thanh Tâm cho biết anh kỳ vọng thật nhiều ở cô con gái bé nhỏ này. Từ, unien điều cần thiết nhất đối với anh là cho Bé Tâm ăn học. Theo Nam Hùng : Anh muốn cho Bé Tâm thành 1 diễn viên xuất sắc, với trình độ văn hóa thích hợp..trong tương lai.

VÂN NGUYỄN

# nhiếp ảnh lê văn khoa

Tin hình ảnh—hai em, một khung cảnh —trong già đình một thời gian—đèn tối, nhưng hình ảnh vẫn đẹp, và linh động. Ba ảnh này chưa đủ yếu tố cần thiết để thành một bộ ảnh chuyên hay ảnh tròn, vì thế cả khía cạnh tốc độ đều bị hạn chế quá nhiều. Kết quả chiều sâu của sự rõ nét kém hẳn và ảnh dỗ chao mờ nếu không yêu cầu các «tài tử tí hon» này nằm hay ngồi thật yên.

Trong ảnh đầu chú bé ngồi hơi trênh xuống và thật yên trên ghế học da. Ở thế ngồi này đứa bé không động đậy hơn, nhưng gấp trở ngại là mặt bàn che ngang mũi của chú bé. Điều đó chẳng hại gì vì chú bé có vẻ buồn, chán. Ánh sáng dỗ trên mặt bàn khá nhiều nên mặt bàn sáng hơn mặt chú bé. Chủ đề tuy nằm ngay giữa ảnh, nhưng không trở ngại cho bối cõe bao nhiêu vì bóng dỗ phía mặt của chú bé đè và đóm sáng bên trái đã làm cho khoảng cách hai bên bớt cân đối. Hơn nữa chú bé nhìn thẳng ra trước chớ không nhìn về một bên.

Điểm cần ghi nhận trước tiên về 3 ảnh này, là

Gương mặt chú bé không rõ nét, nhưng nhòe cấp mắt phản



2

chiều bóng đèn sáng nỏi lèn cách dâng yểu. Mảng sáng trên mặt bàn nhờ có nhiều đợt trắng và xám khác nhau nên đỡ bột tai hại. Trong khung cảnh như vậy, khó chụp hình cho mọi vật cùng rõ nét. Nên chọn một điểm — chú bé — thì hơn.

Chúng ta cứ tạm hiểu chú bé ngồi một mình sảnh chán nản, mệt mỏi. Nhìn qua bàn bên thấy em mình tựa cầm vào bàn, có lẽ tìm chữ nghĩa cho bài tập làm văn, nên nhảy qua pha chút chơi.

Tinh liêu động đã trở về tuổi thơ ấy, chú bé chồm lên lấy quyền lập quo lia. Nơi đây ta thấy sự tương phản giữa hai đứa bé. Chú nhỏ thi thật động. Cố chí rất tĩnh, gần tĩnh như ngọn đèn ở trước mặt. Tuy nhiên tay còn nhịp viết để tim ý.

Bối cõe của ảnh này rất chặt chẽ. Trong ảnh có những đường chéo và hình như cặp mắt của bé trai kéo xuống cặp mắt bé gái, như chóa đèn úp xuống cánh tay của bé trai. Nhưng nhòe có đường cong giữ lại, hòa giải bởi những đường nghịch mắt kia đi. Vì vậy sự đóng góp của chiếc đèn bàn không phải là thừa, ngoài ra nó tạo thêm chiều sâu của ảnh. Theo tôi đây là ảnh tròn nhất trong ba ảnh của tác giả Diêm Chi.



3

ba này rõ nét hơn hai ảnh trước nhờ ánh sáng dày đủ hơn, tác giả không cố thêm một tiền cảnh vào mà chỉ nhằm thẳng vào hai em bé. Hai khuôn mặt hai sứ diện là khác nhau. Bé trai có vẻ buồn, Bé gái trông thoải mái, thư thái hơn, vì thoát nạn làm bài chung ?

Ở đây ta thấy rõ sự kém khuyết của ánh đèn. Càng gần ngọn đèn, ánh sáng càng mạnh, càng xa ra, ánh sáng càng yếu. Gương mặt bé gái thật sáng, còn bé trai kém hẳn đi lại thêm bóng dỗ nền phía mặt của em trai gần như tối hẳn, đến trông trắng mặt cũng không sáng chút nào thành hơi ghê ghê... Nếu có tờ giấy trắng, chiếc áo trắng, miếng giấy nhôm vv... làm miếng bắc sáng ngược vỏ chỗ tối đèn ấy, ảnh sẽ dễ chịu hơn nhiều, và trông đèn cặp mắt chú bé sẽ có đốm sáng sống như mắt chị nó.

Ảnh này hơi bị gò bó quá. Nếu cho thêm phết bé gái chứng một phần có lẽ dễ chịu hơn, nhưng cần thu hút cho áo sậm bớt, đừng để trắng hơn gương mặt thì tuyệt.

LÊ VĂN KHOA

# ca nhạc

## SINH HOẠT VĂN NGHỆ GIỚI SINH VIÊN HỌC SINH

### ĐOÀN TIỀN RỒNG Chuyên về văn nghệ

Tách ra từ Nguồn Sông, đoàn văn nghệ TNSVHS Tiên Rồng đã thực hiện chương trình ra mắt. Ngày xưa khi sông núi ta ra đời, ngày mùng 10 tháng ba Cảnh Trát (cũng nhầm ngày giỗ tổ Hùng Vương 1970) vừa tại rạp Thông Nhất vừa phát hình trên tivi.

Ba mục đích của đoàn là :

— Dùng văn nghệ để kết hợp giới trẻ VN trong niềm kiêu hùng dân tộc.

— Dùng văn nghệ để gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc.

— Dùng văn nghệ để góp phần phục vụ quê hương VN.

Anh Hoàng Phúc, đoàn trưởng nhiệm khóa 72-74, đã giải thích :

— Chúng tôi chuyên chú về văn nghệ do một kinh nghiệm đã bị

Vũ Bona Cố Nương Tú trong chương trình ra mắt của đoàn Tiên Rồng tại

lúc trước về khuynh hướng hoạt động của một đoàn thể trẻ. Trước một biển cờ xã hội, đi làm công tác xã hội thì còn được, nhưng lần lần rất dễ đưa đến cái vụ chính trị... Do đó chúng tôi giữ chủ trương thuận túy văn nghệ mọi cách cung ngác không để bị lôi cuốn bởi những hoạt động khác.

Trong mùa circa trợ vừa rồi, tuy đoàn Tiên Rồng không tổ chức trại công tác nhưng cũng có quyên góp quần áo cũ trong nội bộ — nhất là đã dành hết phần thù lao của show tivi Lên Đường vừa rồi để gửi đến tay đồng bào chiến nan.

Về mặt sinh hoạt, ngoài các buổi cắm trại ở Vũng tàu, Thủ Đức, một chuyến «lưu diễn mùa đông» ở Đà Lạt đã rất thành công. Anh Hoàng Phúc cho biết di có 4 ngày mà đã có gần 3000 khán giả.

sân khấu Thông Nhất và trên Tivi

còn phải di lính hết 9 người.

Đoàn được điều khiển bằng một chấp hành đoàn, đoàn trưởng 70-72 là anh Nghiêm Phú Phát, 2 đoàn phó nội vụ ngoại vụ là Hoàng Phúc và Nguyễn Trọng Anh.

Tổ chức của Tiên Rồng chia làm 7 ban : thi, ca, vũ, tân nhạc, múa nhạc, kịch nghệ, hội họa, hiệp ảnh và thông tin báo chí. Đặc biệt đoàn hoạt động rất mạnh về hội họa nhiều nhì vì một số đoàn viên xuất thân từ các trường nghệ thuật. Một sáng kiến đặc đáo là 11 triều lão hội họa ngoài trời tại công viên Vạn Xuân và CPS. Về ban ca, nhưng ban hợp xướng quy tụ đến 40 giọng ca.

### Những chương trình trình diễn

Từ ngày lập đoàn đến giờ, Tiên Rồng đã thực hiện nhiều chương trình đủ loại : thứ nhất là các show tivi như : Khi sông núi ta ra đời (show ra mắt). Tháng cuối ngồi gốc cây đa, Trên cánh đồng quê hương (cùng lúc tại trường QGÂN và KN), Mẹ trung bình, Lên đường v.v... Tại trụ sở CPS và thính đường QGÂN thi Tiên Rồng đã tổ chức các đêm văn nghệ. Các buổi nói chuyện về văn hóa, một chương trình tình ca, trình diễn thời trang v.v...



Hợp ca trong Chương Trình ca Làng Tiên trên sân khấu Thông Nhất

hoặc ở trường Võ bị, rạp Hòa bình và giảng đường Spellman, đến nỗi các đoàn viên đã than là chưa được đi chơi gì cả. Dù sao đây là một chuyến du hành tuyệt diệu. Những cái tên trại nghe đầy chất văn nghệ : trại Biển Đông, trại Mùa trắng, trại Mùa mảng (? Bình dương, ý hẳn để ăn mảng cụt)

### Tiền Rồng với tâm tình và...tiền

Đối với vấn đề tài chính, bao giờ cũng là đề nhát vần đề của các đoàn thể văn nghệ. Tiên Rồng đã chỉ dùng nhờ 2 nguồn : Nguyễn Liem và tiền thù lao các show tivi. Ngoài ra, còn các sự tài trợ của phu QVK văn hóa, CPS, bộ Thông tin, Riêng Asia Foundation đã giúp Tiên Rồng một số dụng cụ nghiệp anh và đồ hóa trang. Anh đoàn trưởng cho biết phần lớn các cơ quan trợ giúp về phương tiện hơn là tiền bạc, «chúng tôi sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai, miễn là vô điều kiện». Còn vấn đề chi ? Đoàn xài nhiều nhất trong những dịp tập trình diễn và in các giấy má, các bản tin, trong số có tờ đặc san Hội Mùa trắng và sáng kiến mới năm Tiên Rồng đều có in loại thiệp kỷ niệm quốc tổ Hùng Vương như một truyền thống.

Một sinh hoạt có tính cách tâm tình của đoàn là những đêm «trắng sáng». Tổ chức tháng đôi lứa ở các trụ sở hoặc nhà đoàn viên tập họp tất cả đoàn viên nam

giới hạn hoạt động lúc này, chúng tôi nghiên cứu lại tất cả các bộ môn văn nghệ và cũng để rèn luyện tinh thần đoàn viên. Nội chuyện làm văn hóa dân tộc thì rộng quá nhưng trong thế thanh niên, chúng tôi mong gởi một tư tưởng nào đó đến người xem. Do đó, Tiên Rồng tránh những buổi trình diễn chỉ có mục đích giải trí.

### ĐOÀN NGUỒN SÔNG

#### Một đoàn văn nghệ kỳ cựu

Đoàn văn nghệ sinh viên học sinh Nguồn Sông chính thức ra mắt ngày 3/11/65 tại thính đường QGÂN và KN. Bằng tinh thần thiết tha với quê hương, mong muốn bảo tồn những gì tươi đẹp đặc thù của dân tộc, hoạt động hăng say vô vụ lợi, đoàn đã thu hút được nhiều cảm tình của giới trẻ. Do đó, để mở rộng hơn, năm 67, bảng tên đoàn thêm 2 chữ «thanh niên» vào thành đoàn văn nghệ TN.SV.HS Nguồn Sông.

Những đoàn trưởng l่าน lượt ở buổi đầu là các anh Trần tuấn Vy, Hà Quốc Bảo, Nghiêm Phú Phát, nay đã vắng mặt trong sinh hoạt. Đoàn trưởng hiện nay là anh Lê Khuê Hiệp. Ngoài ra một số người khác đã tích cực góp sức xây dựng đoàn, nay đã sốt không còn hoạt động như : Vũ Hiệp, Hoàng Cơ Trường, Hà Bay Phạm Quang Thùy, cô Kim Oanh v.v...

#### Nghiêng về hoạt động xã hội

Buổi đầu Nguồn Sông chỉ chú trọng đến các hoạt động thuần túy văn nghệ. Nhưng từ tháng 8/67, với sự khởi xướng của anh Hoàng Cơ Trường khuynh hướng hoạt động công tác xã hội đã phát triển mạnh. Thời gian này, tại trụ sở Lê Thánh Tôn, ban công tác đã được thành lập.

Hội biển cờ Mậu thân, Nguồn Sông đã quản trị hai trung tâm tiếp cự Đinh Tiên Hoàng và Đè Chiểu.

Gần đây đoàn tham dự Ủy ban cứu trợ Việt Kiều hồi hương và tổ chức các trại công tác tại



làng cô nhi Long Thành, trại «rác ta ta hốt» tại các đường phố Sài Gòn, trại «mỗi thiếu nhi một lồng đèn» tết Trung Thu v.v...

Sau 6 năm hoạt động, con số trại công tác lên tới trên 200 trại, ở thủ đô cũng như một số tỉnh miền Nam. Đoàn còn tổ chức diễn thuyết, triển lãm, các lớp học thi, cắm hoa, hội họa cho đoàn viên và thân hữu.

Trở lại với văn nghệ, cũng khoảng 100 buổi trình diễn tại quốc nội, quốc ngoại (chuyển lưu diễn ở Thái Lan), trên tivi và các sân khấu quen thuộc như QGAN, rạp Thông Nhất v.v... Con có những đêm sinh hoạt hùng ca, dân ca, đồng ca, dân ca thanh đàm thảo luận v.v... Sau tờ nguyệt san Lạc Việt đã chết, đoàn NS đã xuất bản được 2 tuyển tập dân ca (chi phí cho tập số 2 đang phỏng biển, đoàn đã phải cầm cố một cái đàn piano).

Theo lời cô Bích Hợp, một nữ đoàn viên cũ, cho biết những đêm sinh hoạt ở

trụ sở 96 bis Lê Thánh Tôn (thư viện quốc gia hiện nay) rất... dễ thương. Người hát người nghe đều ngồi ngoài trời, trên bãi cỏ ướt nước mưa. Hiện nay, ở trụ sở 2 bis Đinh Tiên Hoàng (nghe nói sắp bị moi đi), một cái sân khấu bờ túi đã đầu hụt tối mịt rã mục và đang bị tháo gỡ.

#### Tinh thần ngày nay: dấn thân

Theo anh Lê Khuê Hiệp, tinh thần tập thể của Nguồn Sông ngày nay là tinh thần dấn thân. Đoàn viên phải là những người trẻ chấp nhận hoạt động trên mọi phương diện: văn hóa, xã hội, sinh hoạt thanh niên và không phương diện nào quan trọng hơn phương diện nào, trên căn bản tự túc tự cường và chấp nhận điều kiện, hoàn cảnh khó khăn.

Anh Khuê cho biết những mục tiêu của đoàn là:

- Duy trì và phát huy văn hóa dân tộc.
- Kết hợp giới trẻ.
- Khơi dậy tình yêu quê

hương và kiêu hùng dân tộc trong lòng thanh thiếu niên.

— Góp phần xây dựng một nước VN thanh bình, tiến bộ.

#### Màu áo nâu

Đoàn viên chính thức của Nguồn Sông, sau một lễ tuyên nhận sẽ mang danh xưng «Công tác viên VN». Đồng phục của nam đoàn viên là sơ mi nâu, quần màu sẫm, nữ áo dài nâu. Lễ phục chung của đoàn là y phục «nông thôn vùng dậy»: bà ba nâu. Biểu tượng của công tác viên là: tay cuốc tay đàn.

Cơ cấu tổ chức của Nguồn Sông gồm một Hội đồng hướng dẫn tinh thần tập thể CTV, Văn phòng điều hành đoàn, Văn phòng điều hợp liên nguồn và các Ngũồn.

Sau cùng, theo anh đoàn trưởng địc phóng của Nguồn Sông là thành trường hoạt động trên toàn cõi VN để thực hiện 4 mục tiêu dâneu.

#### PHẠM NGA

Chuyên xuất ngoại của Nguồn Sông 1968 chụp tại Thái Lan. Hàng nữ đầu (từ trái): Cô Kim Oanh, Kim Oanh, một nữ đoàn viên và Thanh Lan. Người đứng cuối TL là Nghiêm Phù Phà.



truyện ngắn  
TRẦN HOÀI THƯ

## NGƯỜI VỀ TỪ TÂN CÁNH



mệnh phủ trợ. Bác có lèn Tháp Bà xio xám, Bà cũng nói thế...

Tôi nói không ra hơi:

— Vâng, cháu tin Khải vẫn bình an.

— Nhờ cháu trăm sự.

Kìa bà lại òa khóc. Giọng bà tức tưởi như những vết dao cứa vào tim tai.

— Gia đình bác đã bị chiến tranh làm sụp đổ, tan tành hết rồi. Bác và con Lan, em của nó, chạy loạn với 2 bàn tay trắng. Nhưng bác không tiếc. Bác chỉ buồn vì có mỗi một thằng con trai là thằng Khải, bây giờ lại như thế đấy. Nếu nó có mệnh hệ gì, chắc bác sống không nổi.

Thú thật, tôi vẫn còn băng hoàng. Vâng, tôi không ngờ giờ phút này, một buổi hoàng hôn sốt rêt của miền cao nguyên đất đỏ, hình ảnh của Khải, của Năm Râu lại chợt trào ngập vào trí óc và tâm hồn tôi, bao bùng đến thế. Bác đã kể đến Khải. Vâng giờ, tôi phải kể đến Năm Râu. Nhưng tôi không còn biết trả lời làm sao khi bà hỏi:

— Cháu có tin thằng Khải còn sống không?

Tôi gật đầu nhẹ. Một cái gật đầu đầm đìa nước mắt. Tôi không biết bà đã nghe gì, hiểu gì ở một cử chỉ tiền phượng xa xôi mờ mịt đang nắm trong tay địch. Nếu bà biết những gì xảy ra sau cái đêm hung bạo, với những trận tấn công biến người, những trận tập pháo ác liệt của hỏa tiễn 122 ly, của súng pháo 130 ly, của những đoàn chiến xa T-54 thả đèn pha sáng rực. Không hiểu bà có theo dõi những tin tức ám đạm từ khi Bác quân công khai mở một trận tấn công mới, kích thước chiến tranh mới vào những căn cứ hỏa lực và tiền đồn nằm dọc theo biên giới Trường Sơn? Không hiểu, bà có thể hiểu được mang sống con người đã quá sức rẻ mạt, và cái chết thời buổi này đã quá sức đương nhiên. Giọng bà sững sờ nước mắt:

— Bác tin rằng, thằng Khải vẫn còn sống. Bác có đến thăm, thăm nói mạng nó lớn lắm, có sao chiếu

nhỏ và một người vợ hiền... Ngày nay, tôi còn nhìn xuống chiếc giếng đá sau nhà, thấy tàu dừa lung linh bên những đám mây xanh trắng đê tôm hồn mình phải nào nào như lượn sóng gợn êm. Ngày ấy đã không còn nữa. Chỉ một tháng là tất cả mọi sự đã biến đổi phũ phàng. Như một trận Đại hồng thủy tàn bạo nhất của thế kỷ. Tam Quan yêu dấu của tôi. Những rừng dừa xum xuê xanh mát của tôi. Những buổi trưa, bên quan cờ hàng nhỏ bé của tôi. Những con sáo núi bay về, mang tin từ chiến trường An Lao ngày nay của tôi. Và Lan, của tôi. Và người mẹ già tóc bạc tựa bông lau trao cheo trà nóng của tôi, lát cỏ đã mồi biêt. Và những gì của một Tam Quan đồ nát, bình lửa, hãi hùng, đã về đây, trước mặt tôi chiểu nay. Trí óc tôi lại hình dung đến ngôi chùa bỏ hoang và buổi trưa nghe tiếng gà rừng gáy eo óc. Con đường rầy với những chiếc Wagon xiêu vẹo ngả nghiêng. Và những đàn quạ gào xé kinh hoang tranh mồi — những xác người vừa rữa nát hôm qua — cùng với một đoàn quân di truy tầm xác chết. Tam Quan hồn như tôi nghe tôi đang gọi bằng những giọng nước lè cẩm.

Lan bồi nay tôi giờ không nói năng một tiếng. Trên vai bé nhỏ của nàng đã mang nặng những vết hành. Tôi muốn nói với nàng một điều, khả dĩ an ủi nàng nhưng tôi không can đảm nói. Liệu tôi có thể bảo với nàng, về một vùng đất Tam biển hãi hùng, về hai ngọn núi sừng sững Ngok Ring Rang và Ngok Ring Rua để một lần tầm máu và nước mắt của đồng đội el ú g tôi. Trời ơi, tôi có thể nói sự vỗ hy vọng cho một kẻ từ Tân Cảnh trở về. Biên giới bao vây trùng trùng điệp điệp. Núi rừng bao vây sừng sững tại trung. Trên đầu là bom đạn, trước mắt sau lưng là quân thù. Liệu tôi có thể nói lại những cảnh tượng thê thảm trong đêm hôm ấy tại căn cứ Tân Cảnh, Vàng, tôi không còn biết làm gì hơn là nói một câu cuối cùng.

-- Bác và Lan hãy hy vọng. Cháu sẽ cố gắng lên trên ấy dù hỏi tin tức Khai.,

#### XX

Khai và tôi là hai người bạn thân khi chúng tôi cùng chung một đại đội tác chiến. Khai khóa 15 Thủ Đức, ra trường phục vụ ngành Tâm lý chiến. Nhưng hắn đã bán một viên cảnh sát trưởng và bị đưa đi phục vụ ở một đơn vị ngoài Bến Hải, hắn thường kể cho tôi nghe những ngày đứng bên cầu Hiền Lương với những bao thư tin trao đổi hai miền. Hắn thường nói về những động cát bát trùng của Gio Linh, Bến Hải, về những lối đày dọa mà chế độ ưu tiên cho hắn. Khóa 15 hắn vẫn còn mang lùn thiếu úy trong khi bạn đồng khóa đã lên đại úy. Nhưng, hắn vẫn không cảm thấy buồn. Hắn vẫn chấp nhận. Kết quả, hắn trung đội trưởng trung đội một, và tôi khóa dan em của hắn xa lắc xa lơ trung đội trưởng trung đội hai. Có lẽ trong đại đội, hai đứa chúng tôi là hai kẻ giao cảm với nhau nhất. Chúng tôi đã có cùng một quan niệm sống. Nghĩa là phải sống kiêu hãnh. Không nịnh hot. Không hèn nhát. Chúng tôi đã có những ngày hoang đàng trong cùng

một phòng ngủ. Chúng tôi đã có những buổi lót lõa bỏ vào địa điểm bắn cờ cờ hàng cà phê lý do tiền hết. Chúng tôi đã có những lần xách nguyên hai trung đội đi vây 1 tên quân trỉ trưởng hổng hách trong vùng. Kết quả là nhữ g đêm muối cán ở trong đồn quân trấn (Trịnh Kim Đồng ơi, mày chết ở đồi Đại Sơn, mày có linh thiêng nghe tao nhắc đây không?) và những cuộc say sưa mất nết sau những chuyến nhảy điệu bầu ngọt đồi Phước lý, Kỳ Sơn hay những cuộc đột kích đêm tại một mảnh khu nào đó. Chúng tôi đã có những đêm tâm sự đến mòn cả thời gian. Năm Râu kẽ đèn chưng ngắt con gái Lào, những tăm chieu hoa và những tăm lòng thuần hậu của 1 dân tộc sùng đạo Cờ, tôi, kẽ về những ước mơ thâm kin. Chỗ g hạn, một mái nhà dưới rừng dừa Tam quan, chẳng hạn ngày hòa bình, phải về nhìn con gái Tam quan gọi đầu bằng nước bồ két. Dĩ nhiên, Năm Râu cũng muốn tôi trở thành người yêu của em hàn. Bằng cờ, hắn đã hết lời ca tụng tôi cùng bà mẹ và em em gái.

Rồi, một buổi sáng mờ sương tôi đã bỏ đơn vị ra đi. Tôi bỏ chiếc dao găm của chuân trưởng Hữu Tặng, bỏ súng bỏ đạn trong một xó. Tôi có lý do tuẫn kin để già từ quân đội. Nhưng Năm Râu đã không biết lý do ấy. Kết quả, sau gần một tháng, tôi nhẹ i được tin nhắn. Hắn nghĩ Giải phóng bắt tôi khi tôi đi hoang. Sau đó, một công đeo đánh len đơn vị, báo về hãi xác vô danh trong nhà vĩnh biệt. Năm Râu lại càng nghĩ ngờ hơn nữa. Đổi với Năm Râu, bây giờ tôi là một thây ma không hơn không kém.

Tôi xa Năm Râu từ đây. Nhưng trong những tháng ngay xa cách, tôi vẫn theo dõi bước chân của người bạn. Năm Râu, đối với tôi là một mảnh người tiêu biêu cho một lớp trẻ ý thức và anh hùng. Bởi vì, hắn đã kiêu hánh và lúc nào cũng kiêu hánh. Bởi vì, hắn hoang đang hơn bất cứ ai hoang đang. Cũng như gan lì hơn bất cứ ai gan lì. Cuộc sống và sự dấn thân đã quyến rũ hắn trong mọi hoàn cảnh. Hắn có hể nhầm lẫn và kẽ lại tất cả địa danh từ Cà mau ra Bến hải.

Thoạt đầu, tôi nghe tin hắn lại bị thuyền chuyền, đi làm đại đội trưởng đại đội trinh sát trên Kontum. Sau đó, tôi lại nghe hắn lên lon hai cấp trong vòng một năm ruồi và làm tiểu đoàn phó một tiểu đoàn bộ binh đóng ở Tam biển. Đến bây giờ, quả thực tôi không ngờ hán đã trở thành một kẻ mồi tích. Nhưng lời thồn thừ của người mẹ tóc bạc như sương đã khiến tôi muốn tra nước mắt. Liệu tôi có thể tìm ra lòng tích người bạn thân của tôi không? Liệu tôi có thể đem lòng tin cho bà mẹ đau khổ và cô em gái mà một lần tôi đã thương yêu tha thiết này không? Hay cuối cùng, người mồi tích đã nằm bên bờ suối trong rừng già của miền Tây nguyên hung bạo. Những giọt lệ giùa qua đã khiến tôi thấy lại cái tan bạo của cuộc chiến phi lý, đến nỗi ngực tôi muôn đê uặng, chẳng khuya bão trời bát đầu nỗi giòng.. Giời cũng tôi phải cố sức an ủi hai người. Tôi phải dùng mọi lời lẽ để hai người tin rằng Năm Râu vẫn còn sống và vẫn trở về như những người thất lạc khác.

Hình như tôi nghe mường tượng cuộc hành quân này nhằm giải tỏa áp lực của địch tại ngọn đồi ranh giới! Bầu bê tôi đã tiến đoàn những ngày sắp sửa phải là hãi hùng và khốc liệt. Tin địch sử dụng chiến xa cũng làm cho cả tiểu đoàn nào nao. Ông tiểu đoàn trưởng đã chỉ thị trước hàng quân về những điều cắp bách. Những ông M.72 cùng với những khẩu B.41 tịch thu của địch đã được đem ra sử dụng triệt để. Các đại đội trưởng được lệnh huấn luyện binh sĩ về cách thực ban chính xác. Chúng tôi khô cục lầm mồi để lại sự an tòn cho những binh sĩ chưa hề giáp mặt với chiến xa địch. Chúng tôi phải chia từng tố tam tam chẽ. Phải bắn vào dày xích trước tiên. và phải bắn đồng uyệt loạt. Hầu như các binh sĩ đã thấy rõ được hình ảnh của một cuộc chiến mới ngay can cứ Tân Cảnh, Charlie, Datto, Daksuk lột vao tay đối phương. Chúng tôi đã du hiều những ngày mới và trách nhiệm mới. Là phải bảo vệ thành phố Kontum. Là phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Riêng tôi thì mang một tâm trạng khích động hơn. Đó là phải có mặt tại mặt trận, để chờ đợi một niềm àn súng của bạn tôi. Năm Râu.

Những ngày đánh nhau tôi bới cung qua .. tuy nhiên, cuối cùng chiến đoàn cũng vượt qua khỏi ngọn đèo Tử thào sau khi mất hơn một tuần lễ và chiếm những cao điểm bên ranh giới hai tỉnh lỵ. Tiểu đoàn trưởng của tôi đã bị 8 vết thương hòng cùng tiểu đoàn xung phong chiếm một cao điểm chiến lược. Địch đã đợi tiểu đoàn ủa lên rồi mở pháo tập trung. Đó là chiến thuật mới từ ngày địch công khai mở những trận địa chiến. Thật vậy, chốt của địch đã quyến rũ ta như con chuột quyến rũ con mèo. Rồi đợi khi đơn vị ta lọt vào tầm đạn pháo của địch, là những họng pháo bốn bề tám hướng bắt đầu nổ lực hoạt động. Một vài cấp chỉ huy đã vô tình hay cố ý thi quân một cách phi lý. Địch đã không ngu và không yếu như họ tưởng, Địch đã nang sầu vào đầu óc một cái chết, để mi gan lè đèn sương. Tôi đã nghe người ta nói địch được cho uống thuốc kích thích hay bị bắt cột chân cho họng súng cộng đồng. Tôi đã không thấy điều đó. (Mãi sau này, tôi mới nhìn thấy cảnh khóa kích chân vào họng súng là đúng) Tôi kẽ về những sự điều quân mi hào này. Tôi muốn nói đó là cách thi quân cũng nên. Chính trong đời chiến binh, tôi đã nghe một câu nói nzu xuudu của một tên đại đội trưởng trước khi đơn vị xung phong vào mù: tiểu đày lạnh mìn; Một là lèn lon hai là chết. Tôi liền nghĩ ngay đến câu nói của một vị chỉ huy trong cuộc hành quân mi hào dien ở ngọn đèo : «Mặt trời cứ tin tôi, Tôi sẽ thua toán bạn giặc cỏ áy trong vòng 24 tiếng đồng hồ». Kết quả thì ai cũng biết. Duy có một điều là lèn lè ta đối chiến thắng với ít xơng máu, thì đây là phải trả bằng một giá rất đắt. Vàng, ngon đéo từ thân với cả mọi lực lượng đóng đáo của Bắc quân gồm trung đoàn bộ và và trung đoàn pháo, nơi mà một lữ đoàn thiện chiến đã phải mất một tuần lễ mới vượt qua binh yen, thi thau ôi, chúng tôi chỉ non một tiểu đoàn!

Trong trận đánh thắc lèn ngọn đồi chiến lược đầy hang đá kiên cố, nếu không nhờ những quả lựu đạn khói thì chắc đại đội tôi đã phải chịu nỗi này làm què hương. Màn đạn khói đã che dấu tầm quan sát của những người trên cao, ché ngự một phần nào hỏa lực chính xác của địch. Đó là kinh nghiệm chiến trường của cá nhân tôi, sau một trận đánh giòng dã ngày đêm trên một ngọn đồi trọc, lúc tôi và Năm Râu ở cùng chung một đơn vị. Lệnh đã bắt chúng tôi tiến lên bằng mọi giá (ôi những lệnh tra nước mắt) cũng như lệnh phải tha h佗 toàn gấp mục tiêu. Nhưng lệnh đã không biết chúng tôi chỉ là những con kiến nhỏ. Lệnh đã cảnh cáo vi phạm huấn lệnh quân sự, doi đưa ra tòa án quân sự Mặt trận. Lệnh thật rõ ràng như thế.

Thế là những người lính bộ binh chúng tôi đã thật sự tham dự vào chiến trường thảm khốc nhất. Địch đã tung vào những khi gieo tội tàn nhẫn. Chiếc xe T.54, sơn pháo 130 ly, hỏa tiễn tầm nhiệt, đó là những hung thần mà những người vừa thoát từ các căi cứ tiền đồn rao truyền nhau. Chiến tranh đã không còn là chiến tranh du kích, mà là xa luân chiến. Đề đổi lại, chúng tôi được bồ xung thêm những ống phóng hỏa tiễn. Mỗi tiểu đội được trang bị thêm một khẩu B.41. Và hơn bao giờ, máu xương chúng tôi được dịp dỗ xuống cho chiến trường Tây nguyên nhiều hơn. Balô đã mang thêm những khẩu pháo lương khí và cấp số đạn. (Thật ra, là những bao gạo sấy) những bước chân bộ binh lại bắt đầu tiếp tục vận lý trường chinh.

Trên cao, bầu trời mù và những ngọn gió tè buốt. Dưới thấp, là những đèo ái, dốc sườn sừng sững. Chưa kẽ đến những hầm chông, mìn bẫy giang khắp đường điểu quan. Đường lên Tây nguyên, con quốc lộ 14, những núi rừng xanh thẳm bat ngàn, những buôn Thượng xác xơ nghèo khó, chèn vén dưới ánh hoàng hôn. Đường lên Tây nguyên, người bạn trong đơn vị đã làm một bài thơ thật đẹp :

Đường lên Tây nguyên mưa ngán cay mặt.  
Núi rừng ơi, thèm điếu thuốc cà phê.

Người bạn nhỏ ngày xưa còn xấu hổ.  
Mát lóng trong trong tiếng nô cầm hơi.

Đường lên Tây nguyên, buồn như sương lồng.  
Ba lùi tôi về ai tiên dưa tôi,

Người yêu nhỏ, tháng trời không kim chỉ  
Tôi cõi lòng như tượng đài buồu so..

Vàng giống như hình ảnh trong thơ tôi đã thấy sự thật vẻ vè đẹp nǎo núng của miền đất hung bạo mà tôi vừa trải qua. Đất, rừng, thiên nhiên. Đó là những cầu từ chính tạo nên vẻ đẹp. Đất đã hiền hòa mà thiên nhiên lại càng hiền hoà hơn. Tuy thế, núi rừng xa xau, kỳ bí đã khiến giác quan con người bị mê hoặc. Ở đây là sự chất phác thật thà của những người thiểu số. Ở đây, là thần linh ngự trị. Và đất cung cấp nguồn sống cho loài người. Nhưng bây giờ, mọi sự đã biến đổi náo nức. Trước mặt tôi, sau lưng tôi là một cõi hoang tan thê thảm. Chiến tranh đã đuổi hùng

dùa con của núi rời xa buôn, bán, và đất đai. Chiến tranh đã chọn lựa những người dân chất phác thật thà làm một thứ nạc nhàn tội nghiệp. Mỗi ngày tôi phải chứng kiến cảnh những người thiểu số lách thêch lang thang deo gùi mang con trong thị xã. Những già hè lam trú, những bếp lửa trong chiều. Những đôi mắt thất thần qua màn mra dan trảng xoa. Mỗi ngày tôi phải chứng kiến những đoàn Do Thái giữa thị xã. Có lẽ ngày trở về cũng là ngày ngậm ngùi. Từ phòng tuyến, tôi đã đặt ống nhòm nhìn về hướng Tam Biên xa lắc xa le. Tôi không còn nhận ra nỗi một chứng tích của loài người. Có lẽ vùng đất ngày nào đã là một địa ngục. Dọc theo con đường loang lở, đầy những hố bom, và hố đạn pháo, chính thoảng vai di tích của cuộc chiến nỗi lên. Đó là những khung xe mười bánh, những chiến xa, hay những đống sắt vụn đen ngòm. Xa hơn nữa là những núi rừng bị trận mưa bom tàn khốc trại những mảnh da tráng hổ. Cuối tầm mắt là chân trời chìm trong mây và sương. Ngọn Ngok Rua cao độ trên mội ngàn thước, sừng sững giữa nền trời xanh. Ở đó, một lần tiêu đoàn tôi đã bị những cơn gió Nam ác hại mang chừng đám khói rừng kín bưng tần mắt, khi địch nỗi lira đốt khu rừng cổ tranh. (Nhờ lại, tự nhiên tôi phải lạnh xương sống. Thật chó chêt, cho cái chiến trường đây đây mưu kế này) Tự phong trại đó, tôi lại nhớ đến can cứ Tân Cảnh, với phi thường Phượng hoang suốt ngày vang rền tiếng động cơ của C. 113 Hoa kỳ và những đoàn bay: kích rắn ri lèn xuồng. Ngày nào, Tân Cảnh là một hậu cản vững chắc khi chúng tôi hành quân trở về. Ngày nay, những chiếc xe mươi bánh mang đầy khói than lớp tung bụi mù chở chúng tôi về thị xã Kontum, đến chợ nhào vào những quán bến đường, đòi nghe một bản nhạc yêu cầu. Tôi nghe tim mình nhói lên. Hình như tim tôi đã thấy một sự mất mát buồn bã. Những vùng đất tôi đã qua, những bạn bè đã ngã xuống, những giọt nước mắt đã lăn dài, và những chiến thắng đã được đền bù bằng những làng xóm binh an thịnh trị, lúa đồng xanh tốt như một Tam Quan, một Bồng Sơn, một Hoài Ân, Hoài Nhơn, như giòng Lại Giang thơ mộng, cây đa bến cợ ngày nay tất cả như một giấc mơ não nề biết



### Ngu

Anh chồng bắt chợt về nhà, bắt gấp chị vợ đang giao du thân mật với một gã đàn ông lạ, anh bèn la lên :

— Hai người làm chi dzậy ?

Chị vợ thản nhiên nói với tình nhân :

— Anh thấy không ? Em đã nói hắn ngu lầm mà. Chúng mình đang làm cái gì hắn cũng không biết...

### Sốt ruột

Vợ ngâm vuốt trước gương, nũng nịu hỏi chồng :

— Trông em không có vẻ gì là 30 tuổi cũ, phải không minh ?

Chồng sốt ruột :

— Phải. Trông em như người 40.

ngày nào tôi sẽ lại trở về để nhìn lại những rừng dùa xanh tươi bát ngát ? Và những đàn sói rừng của xứ sở tôi trai qua. Như vùng đất trước mặt tôi, ngút ngàn những tui ương hiềm họa. Miền Tây nguyên, Năm Râu ơi, ta đang trở về để chứng kiến thế nào là một cảnh tượng của thời chiến quốc.

Thoạt đầu, chiến đoàn tôi được lệnh làm trại bị cho một chiến đoàn bạn ngoài phòng tuyến phía Bắc. Chúng tôi đóng quân ở phía Nam trong phạm vi thị xã bên cạnh giồng Đakbla, cạnh tiêu khu. Ngoài những giờ đốc thúc anh em binh sĩ đào hầm hổ cá nhân, và đặt mìn chiếu xa ngoài phạm vi phòng thủ, hay chia cắt những trung đội đi làm tiền đồn xa, tôi vẫn không quên vào tiêu khu do hồi tin tức người bạn. Tôi lại nghe tin bà mẹ Khu đã lẩn mò lén Pleiku vào hậu trạm trung đoàn con trai. Chắc nếu không có những trận đánh dã man xảy ra trên trực lộ nối liền hai tỉnh, thì bà đã lên thị xã này rồi. Tôi nghiệp cho một người mẹ. Một người mẹ lưu lạc. Tôi tự nhủ sẽ cố tìm ra tông tích Năm Râu, để bà không còn vất vả bâu tâm nữa. Nhưng buổi trưa, tôi đi trong thành phố chêt, gặp vài người lính xơ xác tựa bóng ma, thất thần như người mất gốc, tôi hỏi thăm người mất tích. Nhưng bằng cái lắc đầu khô héo, tuồng như kẻ ấy đang hãi sợ những gì vừa qua. Rồi tôi vào tiêu khu, lên ban 1, lục tên những kẻ vừa về trình diện. Nhưng tôi chẳng tìm thấy tên người bạn cũ. Rồi những mẩu chuyện rao truyền nhau, kể luận Năm Râu đã tử trận, hay bị bắt làm tù binh. Có kẻ lại nói hắn tự sát. Tôi đã không biết kết luận thế nào.

Sau ngày phòng tuyến phía Bắc bắt đầu giảm áp lực của Bắc quân, nghĩa là sau một tháng nằm trong thị xã, tiêu đoàn tôi lại được thay thế một tiêu đoàn bạn nằm ngoài phòng tuyến phía Bắc. Chúng tôi lại được lệnh gấp rút sửa sang lại hệ thống phòng thủ, đặt mìn cơ giới, tu bổ những hầm hổ chiến đấu. Chúng tôi phải nằm dưới hầm sâu suốt ngày, để tránh những quả sơn pháo 130 ly và những quả đại bác 105 ly của địch đã cướp từ ngày đầu bị rơi vào tay địch. Chúng tôi phải nhai cơm sấy cầm hơi, đòi khi làm vệ sinh ngay trong công sự. Bầu trời bây giờ chỉ là một khoảng không gian nhỏ hẹp, của chiếc cửa hầm xiêu vẹo, tràn ngập mùi thuốc đao, mùi xác rữa lâu ngày. Đến khi mưa lũ, hầm ngập nước, thì sự sinh hoạt thường nhật lại càng vất vả hơn. Nếu so sánh đến những con chuột đồng, thì chúng tôi lại hơn thế nữa. Cố lẽ chúng tôi là những con dã thú lợ lùng nhất của thế gian. Những con thú đang độ lên cơn, hồn đòn bao bọc lấy nhau, cho qua ngày bình lứa.

Thứ thật, tôi không hề nghĩ về kẻ mất tích từ ngày đưa về ra thay thế tiêu đoàn bạn ngoài phòng tuyến. Thật là những ngày dài tựa thế kỷ. Mỗi đêm khó lòng tìm một giấc ngủ. Bên chiếc máy PRC 25, những lệnh và những tin tức của các đứa con tiễn đón bao về liên miên. Phim quan bị bùng vỡ bởi trạm ngầm quá đạn pháo kích, và tiếng hú của hỏa tiễn 122 ly lấp tiễn đạn ta câu di từ căn cứ hỏa lực.

Nệm chằng khác một đĩa ngực trần gian. Tuy vậy, những đèn sáng trắng, đốt diều thuốc đen, nhìn khung cửa hầm, thấy bầu trời đầy sao và mây, tôi lại có những giấc mơ cùng hồi tưởng. Tôi đến Huế, đến gia đình. Tôi nhớ đến người già và đàn cháu ngoan. Ở đó, tình hình cũng không được khả quan cho lắm. Những bản tin của báo àm đòn đậm đến trong đêm, về chợ Đồng ba tất, về những đoàn người chạy nạn, về những từ Quảng Trị đồ xô về hỗn loạn. Vài người của tôi đã làm đơn xin thuyền chuyền về sứ số 3, với lý do theo sở thích. Nhưng tôi biết rõ, muốn trở về để hy vọng một ngày thấy lại hương. Quê hương, hòn bao giờ nung nấu hồn chúng tôi đến thế. Tiếng gọi của đất đai xóm vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chính nó gọi siêu hình này đã giúp cho chúng tôi chiến đấu. Riêng tôi, tôi thấy rõ sự ý thức của mỗi người trong đơn vị băng. Những chiến thắng anh hùng không thể ngờ đến cho một đơn vị bộ binh. Đó là một băng chứng hùng hồn nhất.

Phòng tuyến mỗi ngày mỗi được nới rộng. Các bãi mìn mỗi ngày một cách xa như là một ranh giới tử địa. Tôi tin tưởng ở những bãi mìn cơ giới ấy. Các đợt tấn công biến người của Bắc quân đã phải thối lui trước sức công phá mãnh liệt trước những khí giới đặt ngầm ngoài phòng tuyến. Tuy vậy, cũng có những trường hợp đau lòng, là số thương vong của quân ta thỉnh thoảng bị những quả mìn của đơn vị bạn đe dọa gây nên. Rồi những người trốn thoát từ các căn cứ hỏa lực ở Tam biền bay về, sau khi phiêu lạc trong rừng già hàng nứa hàng, mười ngày, hay cả tháng cũng không qua nổi tử địa.

Tôi muốn nhắc đến trường hợp Năm Râu. Vâng, đã trở về sau khi lạc lõng cùng 10 người lính trong rừng già. May nhờ cái địa bàn, và chiếc bản đồ hán mới biết phương hướng Koatum...sau khi đến đơn vị hán rồi loạn ở sân bay Phượng hoàng. Người bạn thông minh còn sống sót trở về ngày hôm nay đã nói tớ. Đó là một buổi trưa nắng lửa, một tốp người quần quật ngoài phòng tuyến tôi cách 500 thước, sau những tiếng nổ dữ dội xe tăng. Hình như chúng năm người thì phải. Ba người bị. Một người bị thương nặng phải hôn mê. Chúng tôi phải xin trực thăng di tản về quân y viện cứu cấp. Thực ra, tôi vẫn chưa được biết Năm Râu đã trở về. Đến chừng, nghe người lính nói về đơn vị của những kẻ xấu xố, tôi mới hốt hoảng, rời bỏ phòng tuyến trở về nhà thương. Tôi đến hỏi nhân viên trực, y lác đầu không biết. Y chỉ nói : Ông thử đi tìm xem. Người vào dày nhiều quá, tôi không thở xuể. Tôi phải khổn khổ bước qua những thương binh, lật mặt từng người, nàng đầu họ dậy. Tôi đã phải chứng kiến những cảnh tượng buồn đến ứa nước mắt.

Thương binh nặng nhẹ đều xếp đầy trên lối đi, ngồi hành lang, và ngay cả trên nền nhà. Mỗi ông sat những hai ba người nằm hỗn độn. Người ten rỉ, khóc la. Người đòi niêng nước. Người ngất

xu. Tôi đang bước vào một thế giới bị bỗ roé cứng nén. Buổi trưa hôm ấy, mùi thùi của xác người từ nhà xác bốc về, lẫn mùi uế bần từ những vết thương mảng mủ, khiến tôi phải lợm miệng muốn nôn lên được. Tôi vẫn hoài công tim người bạn. Tôi vẫn hy vọng Năm Râu còn sống. Hơn lúc nào, linh tính báo tôi biết, không thể nào, một kẻ sắp đạt được bến bờ sau khi trải qua những ngày kinh hoàng đó là trong rừng già, trên trời là máy bay và dưới đất là những đơn vị Bắc quân trú ẩn, không thể nào lại thất bại được.

Kết quả, sau ba tiếng đồng hồ, tôi mới tìm ra Năm Râu. Tôi nhận ra hắn bởi chiếc cằm tua tua râu, dày đặc đến nỗi che khuất hết cửa miệng hơn những thương binh khác. Ai đã lột hết quần áo hắn, chỉ còn chiếc quần dùi che thân.

Hắn chả g khác một Thánh Tử Đạo, ngày bị đóng đinh trên thập tự giá. Đầu mặt hán nhám nghiền. Tôi áp tai vào chiếc ngực lép xẹp tro những đốt xương và nghe hơi thở yếu lả. Tôi quay lại khẩn cầu tên y tá xin một sự săn sóc, ví dụ chuyền một bình serum chằng hạn. Nhưng tên y tá nói một câu ấm lạnh : «Bây giờ chỉ còn một cách là ông phải xin trực thăng di tản về bệnh viện Pleiku may ra người thương binh này mới còn sống. Nếu không, trong đêm này, tôi e...» Tôi không còn nghĩ, hốt hải cõng người bạn cũ lên xe và xả hết tốc lực về hướng sân vận động. Ba giờ ruồi trưa, trời vẫn còn nắng gắt. Bụi mù vẫn vũ, và thỉnh không thi chói chang. Một bồ người hỗn loạn chờ đợi những chiếc HOOK di tản khỏi thị xã càng tăng thêm hình ảnh một con Đại hồng thủy vừa thi đền đất nước. Chính bồ người ấy đã là một trở ngại lớn cho việc di tản người thương binh xấu xố. Tôi phải chống cự cái biển người cuồng bạo ấy. Tôi phải nắn nỉ đến ứa nước mắt để xin viên cố vấn đặc biệt ưu tiên người thương binh.

Tôi nói tiếng Anh : He is an officer, captain. He is wounded. You help him. You save him. Tôi phải hé trong tiếng động cơ xe trôi của con tàu. Nhưng cuối cùng đã bao nhiêu chuyến trực thăng, tôi cũng chịu thua trước rừng thú người đang tìm sự sống. Mãi đến 6 giờ chiều, khi pháo địch bắt đầu rền vang, thì tôi mới thấy rõ niềm tuyệt vọng của tôi đã trở thành sự thật. Trên bầu trời, chiếc Hook lại xuất hiện mỗi lúc mỗi rõ dần. Viên cố vấn đã nói với tôi đó là chuyến tàu cuối cùng. Tự nhiên, tôi kêu hai người lính, ra lệnh họ chia súng vào rừng thú người. Tôi hé : Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cùng đồng bào. Tôi sẽ bảo đồng bào nào chạy vào trực thăng. Và chúng tôi bắt đầu nổ súng như mưa sét lấn ranh bắc đập. Tôi thấy lán sóng người ứa đến, rồi chợt khụng lại. Rồi những đôi mắt căm hận đang nhìn tôi, những đôi mắt trẻ thơ, thiếu phụ và những người con gái. Trong khi nổ súng, tôi vẫn không quên cầu nguyện : Năm Râu ơi, may có linh thiêng, hãy thương ta, giúp ta mang máy lên được trực thăng. Bằng không, ta không còn biết cách gì nữa...Tôi vừa nói vừa khóc.



# Chuyện đời

(TIẾP THEO TRANG 5)

Chiêm Thành và Chân Lạp chia đường cung sang đánh trước Nam ta.

Tháng chạp năm Bình Thìn (1076) quân nhà Tống vào địa giới nước ta, Lý triều sai Lý Thường Kiệt đem binh đi cự địch, Thường Kiệt đã đánh quân Tống ở Sông Như Nguyệt (thuộc địa phận Bắc Ninh, tục sông Cầu hiện nay). Quân nhà Tống trận ấy chết hơn 1.000 người nhưng lối Quy vẫn tiến quân lên đóng ở bờ sông Phù Lương (Nhị Hà).

Lý Thường Kiệt đem binh thuyền tới đòn đánh không cho quân Tống sang sông. Quân Tống với chất gỗ lán máy bắn đạn sang như mưa (tương tự như CSBV đánh bằng pháo bây giờ), thuyền của quân ta trúng đá chùng nát mắt nhiều, quân sĩ chết hàng mấy ngàn người. Ta thấy quân nhà Tống tấn công quá hăng, tuy hết sức chống giữ nhưng sự quân minh có ngã lòng chàng. Lý Thường Kiệt bèn đặt ra chuyện nói rằng có Thần báo mộng cho 4 câu thơ:

Nam quốc son hà, Nam để cư  
Tiết nhiên định phản tại thiên thư  
Như là nghịch lỗ lai xâm phạm  
Nhữ dâng hành khan thủ bại hư.

Ý nghĩa của bài thơ tuyển truyền thứ nhất trong lịch sử chiến tranh của ta này là: «Đất nước Nam vua Nam ở. Việc này có ghi trong sách Trời đang hoàng. Tại sao bọn nghịch dam tài xâm phạm?» Chúng bay thất bại khốn nạn là cái chắc.»

Quân Đại Việt nghe đọc mấy câu thơ đều tức lòng đánh giặc. Quân Tống không sao tiến lên được. Khi mai sang quân Tống có tới 8 vạn quân, sau chết đến quá nửa, quốn Tống phải rút về nước.

Sau những trận phả Tống, Đại Tướng Lý Thường Kiệt còn mấy trận thắng lanh quân đội di binh Chiêm Thành ở phương Nam. chiếm được 3 châu của nước này. Ông là người phường Thái Hòa, huyện Thọ Xương thành Thăng Long (Hà Nội). Năm 70-tuổi ông còn đem quân đi đánh Chiêm Thành lần cuối. Khi

Giả sử mấy người ấy cũng cứ ba ba theo lối thường tình chết già ở xó nhà thì sao cho sứ sách lưu danh đến nghìn muôn năm như thế được??

Nay các người vốn đồng vũ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện cổ tích ấy nữa ta nữa ngờ, ta không nói làm gì nữa. Ta bây đem chuyện đời Tống, Nguyễn mới rồi mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Tí tướng của Vương Công Kiên là Nguyễn Văn Lập lại là người thế nào mà giữ một thành Biên Ngưu nhỏ mọn, chống với quân Mông Kha kề hông trán vạn, khiếu cho dân sự nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu. Đường Ngột Ngại là người thế nào? Tí tướng của Đường Ngột Ngại là Xích Tu Tư lại là người thế nào? Mà xông vào chỗ jam chướng xa xôi, đánh được quân Nam Chiêu trong vai tuân khiếu cho quân tướng nhà Nguyễn đến nay còn lưu tiếng tốt, Huống chi ta với các ngời sinh ở đời nhiều nhương, gặp phải buổi già nan này, trong thấy những ngời sứ đi lại rầm rập ngoài đường, uốn lượn cù điệu mà sỉ mang triều đình, đem thân dâ cho mà bat nạt tộ phụ, lại cậy thế Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, ý thè Vàn Nam Vương để yet bạc vàng, của kho có hạn, lòng tham không cùng, khác nao như đem tít mà nuôi hồ đói, giữ sao cho khôi tai vạ vè sau.

Ta dày thì ngày quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đì, chỉ cầm tay rằng chưa được xả thịt, lột da quân giặc dẫu thân này phơi ngoài nỗi cõ xác này gói trong da ngựa thì cũng đành lòng. Các người ơi cùng ta coi giữ binh quyền cũng đã lâu ngày, không có áo thi ta cho áo, không có ăn thi ta cho ăn, quan còn nhỏ thi ta thằng thường, lương có ít thi ta tăng cấp, đi thủy thi ta cho thuyền, đi bộ thi ta cho ngựa, lúc hoạn nạn thi cùng nhau sống chết, lúc nhàn hạ thi cùng nhau vui cười. Những cách cư xử so với Vương Công Kiên, Đường Ngột Ngại ngày xưa cũng chẳng kém gi.

Nay các người thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết thận, thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết

tức, tai nghe nhạc đê hiến nguy sứ mà không biết cảm. Hoặc lấy việc chơi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyền huyền về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến thì cựa gà trống làm sao đảm thủng giáp giặc, mèo cờ bạc sao cho dùng nỗi đau lòng ngoài chuyện căm giận nguy sứ và quân xâm lăng. Đó là chuyện ông bắt buộc phải kè những gươong chiến sĩ đời xưa nhưng không tìm được liệt sĩ nào là người Việt trong lịch sử của chính dân tộc mình để ca tụng. Vương phải kè đến những liệt sĩ... Tầu, là kè thù chính của mình. Nao là Kỷ Tin, Dự Nhượng, Do Vu, Thành Khoái v.v. Nhưng kè được nhắc tới làm gương toàn là... quân tử Tầu. Thậm chí đang bị quân Nguyễn xâm lăng, Vương phải nhắc đến cả Tướng Nguyễn là Đường Ngột Ngại với Xích Tu Tư để kích thích tinh thần chiến sĩ Việt.

Hưng Đạo Vương có một danh tướng đời trước đê đê cao, Đê là Lý Thường Kiệt. Nhưng Vương đã có tình tránh không nhắc qua dù chỉ là một lời về chiến công lừng lẫy của Lý Thường Kiệt đời nhà Lý. Vì sao? Đây là một nguyên nhân chính trị: Nhà Trần, với Trần Thủ Độ, cướp ngôi của Nhà Lý. Nhà Lý là đế vua trước đời nhà Trần, Thủ Tướng Trần Thủ Độ sợ lòng người còn nhớ nhà Lý nên ngoài việc tàn nhẫn giết hết người hoàng tộc nhà Lý còn bắt tất cả những người họ Lý trong nước phải đổi ra họ Nguyễn. Nên bắt buộc Hưng Đạo Vương phải... quên nhà Lý, làm như nước ta không hề có Lý Thường Kiệt anh dũng chỉ huy quân đội không những chỉ đánh thắng quân Tầu ở trong nước mà còn đánh sang cả đất Tầu. Tưởng đó là một khiếm khuyết không có lợi cho dân tộc. Nếu bài Hịch của Vương nhắc đến chiến công hiển hách đời Lý thi hoàn hảo biết bao, ít nhất trong bài hịch này chúng ta không thấy chỉ toàn có người Tầu, người Mông Cổ là yêu nước, là anh hùng.

Là một danh tướng, một nhà quân sự, Hưng Đạo Vương có thể

Bài này làm năm 1284 nhưng đến nay ta đọc lại vẫn còn thấy hùng khí kích thích ngắt trời và nhiều đoạn vẫn còn... thăm thia, nhất là những đoạn sỉ vả các trò mèo gà chơi, săn bắn, nghe ca hát, đánh bạc, uống rượu vân vân.

Một nhận xét riêng của Ngũ Tử Tư, kẻ viết lại bài này, là khi sáng tác bài Hịch Tướng Sĩ, tác giả Trần Hưng Đạo Vương đã gặp nỗi đau lòng ngoài chuyện căm giận nguy sứ và quân xâm lăng. Đó là chuyện ông bắt buộc phải kè những gươong chiến sĩ đời xưa nhưng không tìm được liệt sĩ nào là người Việt trong lịch sử của chính dân tộc mình để ca tụng. Vương phải kè đến những liệt sĩ... Tầu, là kè thù chính của mình. Nao là Kỷ Tin, Dự Nhượng, Do Vu, Thành Khoái v.v. Nhưng kè được nhắc tới làm gương toàn là... quân tử Tầu. Thậm chí đang bị quân Nguyễn xâm lăng, Vương phải nhắc đến cả Tướng Nguyễn là Đường Ngột Ngại với Xích Tu Tư để kích thích tinh thần chiến sĩ Việt.

Đời nhà Trần, ngoài Trần Hưng Đạo Vương, chúng ta còn có nhiều danh tướng có tài làm thơ nữa. Như Trần Quang Khải, tác giả bài: *Đoạt sáo Chuong Dương dặ*  
*Cần hò Hầm tử quân*  
*Thái bình nghi nỗ lực.*  
*Vạn cổ thử giang san.*

Dịch nôm:  
*Chuong Dương cướp giáo giặc.  
Hầm Tử bắt quân thù.  
Thái bình nên gắng sức  
Non nước ấy ngàn thu.*

Và thường tướng Phạm Ngũ Lão đời Trần cũng là một vị tướng gian vồ toàn tài. Ông theo Hưng Đạo Vương đi đánh giặc Nguyễn cùng với Trần Quang Khải, lập được nhiều chiến công, được phong làm đại tướng. Sử c.ép Tương Phạm Ngũ Lão trị quân có kỷ luật, đối tướng hiệu như anh em, cùng chịu cam khổ với sĩ tốt nên quân đội của ông chí huy được gọi là: «phu tử chí huy» đánh đâu được đấy. Đại tướng Phạm Ngũ Lão là tác giả bài thơ thuật nôm :

*Hoành sáo giang sơn kỷ độ thu  
Tam quân li hổ khi thốn Ngưu  
Nam nhí vị liễu công danh trái  
Tu thỉnh nhán gian thuyết Vũ Hầu.*

Dịch nôm:  
*Ngọn giáo non sông trải mấy thau  
Ba quân hùng hổ khi thốn ngưu.  
Công danh nếu đê còn vương nợ.  
Lưỡng thanh tai nghe chuyện Vũ Hầu.*

Vũ Hầu được Đại tướng Phạm Ngũ Lão ca ngợi đây là Không Minh Giá Cát Lương đời Tam quốc bên Tầu (lại Tầu), nhà chính trị kiêm quân sự gia ván vồ kiêm toàn nhất trong lịch sử... Tầu.

NGŨ TỬ TƯ.

# Tâm sự bạn đời

## Nếu cháu là lính

Chú Chu Tử

Theo dõi báo Đời từ lâu. Nhưng hôm nay cháu mới dám viết thư tới. Vì nhiều lẽ. Nhưng lẽ đầu tiên nhất là ngại ngùng. Viết cho chú sau một buổi chiều mệt nhọc đi cứu trợ di khám bệnh và phát thuốc và trong một lúc nào đó cháu đã chảy nước mắt đến xót xa và những ý nghĩ của cháu bỗng dung xô bồ, đau khổ, thương yêu, chua sót và phẫn nộ. Bạn bè cháu chẳng ai hiểu cháu, cháu phải viết đến cho chú để giải tỏa một cái gì mà đè nén trong lòng cháu, có thể nó sẽ hùng vĩ nếu cháu là lính chắc cháu đã hăng máu trong một phút dồn nén này. Nhưng với bàn tay con gái cháu phải làm gì trong lúc này chứ? Hai tuần nay từ Huế vào đây và cháu đã đi cứu trợ di phát từng viên thuốc với những y khoa nội trú b/v khám bệnh và trở về với nỗi đau xót vô biên.

HÀ MINH GIANG

## Chuyện lính biệt phái

Thưa Ông

Nhân được đọc thư của ông Toàn Châu trên báo Đời vừa rồi (số 136) đã làm cho tôi cảm thấy «chẳng đăng đừng» nên viết một ít dòng để bàn thêm về một ý kiến của một ông bạn đọc ở miền Nam mê Thuột.

Tôi không dám nói là ông Toàn Châu nói mà không chịu tìm hiểu vấn đề một cách cẩn kẽ. Vấn đề không phải đơn thuần như

việc gọi quân nhân biết phải trả lại là đủ. Chẳng những chúng ta vừa đánh giặc ở tiền tuyến mà còn phải củng cố, xây dựng hậu phương nữa. Hậu phương có vững mạnh thì ngoài mặt trận chiến sĩ mới nức lòng diệt thù. Ma không ai vừa xây dựng vừa giữ vững hậu phương bằng người lính biệt phái, vì ngoài nhiệm vụ ở phần xây dựng hằng ngày họ còn có bồn phận giữ vững hậu phương bất cứ giờ phút nào. Công việc đó khó có ai bảo vệ hữu hiệu hơn họ.

Ngoài ra, nếu một mai ngưng tiếng súng thì họ sẽ là những bàn tay đóng góp việc xây dựng lại xứ sở hết sức đắc lực. Nếu thiếu vắng họ là một thiệt thòi cho đất nước. Vì đào tạo một cán bộ rất tốn kém.

Một độc giả: HUỲNH VĂN CẦU THƠ

## Tin một người mất tích

Kính anh.

Là một độc giả thường trực của báo Đời, từ lâu vốn niê say văn học nghệ thuật nói chung, và thư văn trên báo Đời nói riêng, không nỗi là thân lính thủ lang thang bởi vậy không có những liên lạc thường xuyên dù lòng vẫn rằng ngưỡng mộ

Hôm nay, sau những ngày dài lây lái từ chiến trường Trị Thiên về, lại được tin một thằng bạn thân. Thi sĩ Linh Sắc, người trước đây có xuất hiện trên báo Đời với một vài bài thơ (Tâm sự 1 tên Hè viết từ An Lộc) Hiệu đã được ghi nhận nết tích tại chiến trường An Lộc vào những ngày cuối máu lửa. Muốn khóc thì nước mắt đã khô, muốn chia buồn trên báo thì túi

lại rỗng không, chợt nghĩ thời tìm về đất lạ, tình quen (Báo Đời) Hy vọng được một vài nhắc nhở cho chiến sĩ đúng nghĩa đã ra đi.

Xin ân cần gửi đến một bài thơ (không hiểu có được gọi là thơ không) thay cho lời chia buồn và như một báo tin cho bạn bè khắp nước.

VŨ HẠ

## Gà Mờ tân thời

Kính bác Chu Tử,

Thưa bác tại chúng cháu là một lũ nhóc tỳ gồm nhiều đứa mỗi ngày ăn rau muống luộc và mỗi tuần đọc báo «Đời» của bác.

Chúng cháu rất kính bác và thích khoái đọc văn của bác và các bác trên báo «Đời». Mới rồi bác có cho đăng bài hát Cô đầu của ông Gà Mờ nào đó tại cháu đọc khoái quá, riêng cháu có ông Bố thời kèn tầu chắc cũng khoái bài ca tụng ả phiền nèn ông hát suốt ngày, và mỗi lần vây mẹ cháu lại xúi đứa em gái nhỏ của cháu hát bài hoa lái cũng của ông G.M đăng trên số báo ấy để học bối cháu, thế là ông bị chạm tự ái la um lên một hồi rồi hai ông bà lại cười huề.

Vậy cháu tò mò xin hỏi bác có phải ông G.M này là tác giả «Kiều tân thời» mà trước đây đăng trên báo trào phúng «Vịt! Vịt!» không.

Ký Tên.

Một lũ nhóc tỳ. Đức, Hải, Qui, Thịnh Tâm và Cu mười một.

TRẢ LỜI: Xin đẽ ông Gà Mờ trả lời «lũ nhóc tỳ»

## HÀNG TUẦN BẠN ĐÃ ĐỌC:

# tuần báo ĐỜI

Phát hành mỗi chiều thứ năm

THÌ HÀNG NGÀY BẠN KHÔNG THỂ QUÊN :

# nhật báo SONG THẦN

# BỘT GIẶT HÓA-HỢP

DETERGENT



Nhãn hiệu NÚI TÙ

GIẶT KHÔNG HAO, TRẮNG SẠCH VÀ LỢI NHẤT

VĂN PHÒNG : 38, NGUYỄN-TRÃI SAIGON V – Đ, T. 3824