

WASON  
Dd 531  
D642 +

ĐÓI



# ĐƠI

SỐ 141 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 21-7-72 ĐẾN 28-7-72

## ĐẶC BIỆT: 20-7 CÙNG SỐNG

- TIẾN TRÌNH CỦA HÒA HỘI GENÈVE 1954 : thanhnguyễn thành.
- BÊN LỀ HỘI NGHỊ GENÈVE 1954 : quân anh.
- NHIN VỀ NHỮNG QUỐC GIA BỊ CHIA ĐÔI : ngütửu.

## CHÁNH TRỊ :

- HÒA BÌNH VIỆT NAM LÀ CHÍA KHÓA CỦA SỰ ÔN ĐỊNH Á CHÂU : lýđặnguyễn.

## VĂN NGHỆ :

- THEO LỘ TRÌNH MÁU SỐ 1 TÌM VỀ Q.TRỊ : trantudongtrinh.
- CÂU CHUYÊN KHÔNG TÊN : lètấtđiều
- LỐP TRẺ HÀ NỘI : bùivănbinh.
- BÀI CA NHÂN BẢN : cæsř
- GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT : hoànghàithùy
- NGƯỜI TÙ BINH TRẺ : mườngnân.
- PHIÊU : tèđè.

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG THƠ
- ĐỜI MUÔN MẶT
- THỜI SỰ THẾ GIỚI
- THỜI SỰ TRONG NƯỚC
- BIỆN ẢNH
- NHIẾP ẢNH
- S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :  
**Bà TRẦN THỊ ANH MINH**  
Chủ trương biên tập

**CHU TÙ**

lô số 143-145 Công Quỳnh S.G.

Đ.T. 22.323

(Phát hành mỗi sáng thứ SÁU)

# Ý nguyện CÙNG SỐNG

Đúng vào lúc cuộc chiến tranh Việt Nam tới hồi khốc liệt nhất, thì tình hình thế giới trở nên hòa dịu, với những biến cố mới ở Á Châu.

Tại thành phố Simla trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, thủ tướng hai quốc gia thù nghịch đã gặp gỡ nhau, là bà Indira Gandhi, Ấ Đô, và ông Ali Bhutto, Hồi Quốc. Sau năm ngày bàn cãi gay go, họ đã tiến tới một thỏa hiệp.

Ấn và Hồi là 2 nước thù nghịch lâu đời ở Á Châu. Họ đánh nhau từ năm 1948 tới nay 3 trận lớn và trận cuối cùng mới cách đây 6 tháng khiến cho 93 ngàn quân Hồi hiện còn làm tù binh của Ấn.

Thỏa hiệp gần đây giữa hai nước đã nhấn mạnh rằng : « từ nay về sau, hai quốc gia sẽ dồn mọi tài nguyên vào nỗ lực thúc đẩy sự phồn thịnh của nhân dân họ ».

Tại Đông Á, hai chính phủ Nam Bắc Hàn đã cùng ra tuyên ngôn tố ý chí hòa hoãn, đặt quyền lợi sống còn của dân tộc lên trên sự bất đồng về ý thức hệ, chế độ chính trị và hệ thống kinh tế.

Tuyên ngôn của 2 chính phủ Nam Bắc Hàn không đưa tới việc thống nhất Hàn Quốc trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ hứa hẹn là 2 miền của Hàn Quốc từ nay chấp nhận sự sống còn của nhau, thay vì quyết tâm thù hận đòi tiêu diệt nhau như trước.

Sự thỏa hiệp ở Hàn Quốc là hệ quả của tình trạng hòa hoãn giữa Mỹ Quốc và Nga, Tàu. Chính thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Cộng đã cə ngợi sự thỏa hiệp ở Hàn Quốc, coi là một kiều mẫu cho không khí hòa dịu ở Á Châu. Tə cần nhớ lại là Trung Cộng đã từng xưa quân giúp Bắc Hàn xâm lăng Nam Hàn và thiêt hại hàng chục ngàn người, trong số đó có con trai của Mao trạch Đông.

Trên toàn thế giới ngày nay, một không khí hòa dịu đã bắt đầu. Trước hết là hai khối Tự Bản và Cộng Sản đã bắt tay cách xâm lấn, phá hoại nhau mà chấp nhận trong thực tế sự tồn tại của nhau. Ở các nước Tự do, người ta không nói đến một cuộc Thanh chiến chống Cộng Sản như những năm 50-60 nřa. Bên phía Cộng Sản dù họ tuyên truyền mạnh mẽ cách mấy cũng không che đậy được thực tế là họ thỏa hiệp với mọi chính phủ, mọi chế độ, vì quyền lợi quốc gia của họ, bắt chấp sự bất đồng về ý thức hệ.

Cả thế giới đang tiến tới một nguyên tắc là chấp nhận cho nhau cùng được sống dưới ánh mặt trời.

Không ai tìm cách tiêu diệt ai, hoặc bắt người khác phải theo mình.

Ý nguyện CÙNG SỐNG đó, bao giờ người Việt miền Bắc mới hiểu được ?

ĐƠI



# nói chuyện với đầu gối

## KHA TRÂN ÁC

### Cùng Sóng

Về tờ báo cũa thời hậu chiến mà Đầu Gối đang chuẩn bị với số vốn 500 triệu đồng, Lý đại Nguyên đề nghị đổi tên tờ báo thành nhẽ gọi là nhật báo Chung Sông thì sẽ đổi lá Cùng Sóng. Cùng Sóng khác Chung Sóng, người ta có thể cùng sống mà không chung sống. Cùng sống không ràng buộc chặt chẽ bằng chung sống. Cùng sống không bắt buộc người ta phải khước từ chủ nghĩa, quan điểm chính trị của mình. Người quốc gia có thể cùng sống với người cộng sản, mà không chung sống với người CS, miễn là 2 bên đừng tìm cách thù tiếc ngầm nhau. Một chính khách nhìn xa trông rộng tỏ ý lo ngại rằng lúc này nhóm Sóng Thần mới chuẩn bị tổ chức tờ Cùng Sóng e quá chậm vì nhất định đối phương đã chuẩn bị từ lâu và đã ngay khi ngưng chiến thực hiện và họ được quyền hoạt động công khai, dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, họ sẽ lập tức tung ra 1 cơ quan ngôn luận thật vĩ đại để tranh giành cuộc đoạt ánh hào quang quần chúng. Ông chính khách này nhận định rất đúng. Nhưng biết làm thế nào? Bản chất người quốc gia là nước đền chấn chưa bao giờ, nhiều người còn cho rằng lúc này chưa ngưng chiến mà đã lo tờ báo hậu chiến là quá lố.

C người hỏi ĐG có thực sự hy vọng trực sự tin tưởng sẽ thực hiện được tờ báo hậu chiến theo ý muốn không? Đầu Gối trả lời: Tuyệt vọng, có đơn vồn là cần

phần của những nghệ sĩ bất hạnh như Đầu Gối. Đầu Gối không cần phải có tin tưởng, phải có hy vọng mới bắt tay vào việc. Trái lại tuyệt vọng, có đơn chính là một nguyên động lực thúc đẩy. Đầu Gối hoạt động. Càng tuyệt vọng thì người ta càng thấy cần cựa quậy, ít nhất cũng cho đỡ buồn.

Đó là Đầu Gối báo tin để các bạn biết, là Đời nhất định không chết. Trái lại còn quẩy mạnh, mặc dầu bị tịch thu liên miên. Sẽ chuyện hướng thật mảnh liệt để thích ứng với tình thế. Sẽ thay đổi toàn diện từ nội dung đến hình thức. Đó là quyết định chung của tòa soạn sau 2 phiên họp và 1 bữa thịt chó. Tiêu ban nghiên cứu sự chuyển hướng của tờ báo sẽ ba cao chi tiết với bạn đọc trong những số tới,

### Cái chết của một lãnh tụ

C Nguyễn Xuân Tiêu, 1 lãnh tụ cách mạng VN, đảng trưởng đảng Đại Việt Quốc Xã, người đã từng cùa lãnh tụ Ngo Đinh Diệm khỏi chết dưới bàn tay Việt Minh, đã từ trần trong âm thầm nghèn khốn tại suối Lò Ó, khong vợ khong con trong một túp lều của một nghĩa tử. Đầu Gối không biết nhiều về nhà lãnh tụ lão thành này. Chỉ biết người ta gọi cụ là cụ Tiểu Rùa. Thời đại hóa tên mà chậm như: ủa thi cụ tranh đua làm sao nói với bạn cách mạng xôi thi đớp lè như gió? Cho nên nghe nói trước khi cụ từ trần khô g những ít người sầu soss, châm nom cụ, có bữa cụ còn phải ăn cơm đói vì không có gì ăn. Cụ ít eo thủ đoạn chính

trí nhưng lòng từ tâm của cụ rộng như biển. Trong thời kỳ bị giam cầm cụ thấy ai bị tra tấn thì khóc đồng thời suốt đêm để dám bóp cho người bị tra tấn. Cụ đã sống và chết nghèo nàn giữa sự thờ ơ, ghê lạnh của tình đời; đó là niềm kiêu hãnh duy nhất của những người làm cách mạng ở VN, chung ta trước ao đam ma của cụ cung sô giản dị, e đơn như cái sông cỏ đơn của cụ, đừng ai bày vẽ cái khôn đam ma trở thành linh đình ấy.

### Ông Bầu

Báo Sóng Thần ngày thứ bảy tuần vừa qua có đăng bài dưới đây của Cao Tử, mong bạn đọc gắng giúp Cao Tử sớm trở thành Ông Bầu.

### An Lộc địa sứ lưu chiến tích

Tôi loan tin để bạn đọc Sóng Thần rõ, sau khi trao đổi ý kiến với các anh em văn nghệ, các anh em phong viên chiến trường, các anh em làm điện ảnh và được sự hứa giúp đỡ phương tiện của Tổng cục chiến tranh chính trị, tôi dự định thực hiện 1 cuốn phim về An Lộc. Trong vụ quay phim này, mục tiêu thương mại chỉ có tính cách thứ yếu, mục tiêu đầu tiên là dựng lại thiền anh hùng ca An Lộc, ghi lại chiến tích hùng của những người đã chết cho chúng ta sống. Do đó tôi hy vọng cuốn phim sẽ là 1 công trình tập trung được mọi tinh hoa trong giới điện ảnh, giới tài tử v.v., để cuốn phim sẽ không làm hổ thẹn những chiến sĩ An Lộc, sẽ không làm tủi hổ những người đã

sinh vía An Lộc. Riêng cá nhân tôi, tôi hy vọng với các bạn là mặc dù tôi đứng ra làm «bầu» chỉ để là danh lửa sự tuyệt vọng của mình, tôi sẽ thực hiện cuốn phim 1 cách hết sức đúng đắn thận trọng. Chẳng hạn việc viết truyện phim tôi sẽ nhờ 1 nhóm văn nghệ sĩ làm thập tất cả những tài liệu cần thiết về «An Lộc tử thủ», nghiên cứu chọn lọc các tài liệu trước khi xây dựng truyện phim để cuốn phim không phản lại cái tình thần An Lộc.

Vì thế tôi kêu gọi sự hợp tác, đóng góp của bạn đọc Sóng Thần. Đóng góp về tiền bạc, tài liệu, kinh sang v.v.. Số vốn tôi thiêu là 15 triệu đồng, tối đa là 50 triệu đồng. Sẽ thực hiện trong vòng 3 tháng. Bạn đọc cần biết thêm chi tiết và góp ý, xin đọc báo Đời trong những số sắp tới. Việc thực hiện phim An Lộc sẽ được đặt dưới sự bảo trợ của 2 anh hùng Tiền Tuyến và Song Thần. Một thiếu nữ ở An Lộc, được các anh em biêt khen Du cứu thoát, đã tặng anh em 2 câu dưới đây hiện được viết ở công ngõa địa riêng của những chiến sĩ biêt khen Du đã hy sinh vì nước;

An lộc địa sứ lưu chiến tích,  
biệt kieu du lị quốc vong vân.  
Một thiếu nữ khong tên tuổi con biêt làm 1 câu thơ tặng những người vị quốc vong thân, chia nite mang anh em làm van nghệ, làm điện anh lại khong làm nỗi 1 cuón phim về An Lộc bị hỏng!



### NGŨ TỬ TƯ

## CHUYỆN DỜI

# Người lấy vợ tiên

Loan thể đọc thư  
Thời bình luyện vũ  
CỎ THƯ

lành tiếu nữ về. Từ Thức thấy vậy động lòng thương, cởi áo gấm đưa vào tăng phòng chuộc tội cho nàng thiếu nữ.

Từ Thức vốn tinh nghệ sĩ, thường bê bối việc quan và bị cấp trên khiển trách. Không muốn bị ràng buộc vì lợi danh, năm sau Từ Thức treo ẩn từ quan và trở về ở huyện Tống Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ngày ngày Từ Thức mang bầu rượu, túi thơ, đi tiêu ngao những nơi danh lam thắng cảnh trong vùng.

Một hôm Từ dậy sớm ra chơi cửa biển Thần Phù. Thấy ở ngoài biển xa vài chục dặm có đám mây ngũ sắc, kết lại như một đóa sen. Chàng chèo thuyền ra coi thì thấy đó là một trái núi, vách đá cao vút. Từ đe thuyền vào vách núi bằng vách nứt ra một cửa hang. Từ theo lối đó vào trong núi và thấy bên trong bày ra cảnh sắc cung điện nguy nga, hoa thơm cỏ lá. Có hai người con gái áo xanh hiện ra mời Từ vào cung điện. Chẳng thấy đó là Điện Quỳnh Hư Lầu Dao Quang.

Từ đang bỗng thi thấy một bà tiên áo trắng, ngồi trên giường Tuất bão, giáng giải cho chàng biết nguyên nhân sự lạc lối tối đây của chàng. Theo lời bà tiên, đây là núi Phú Lai, một động tiên thứ sáu trong 36 động tiên bồng bát ngoái biển cả, dưới không có bùm vúi, như hai ngọn núi La Phù tan hợp theo gió mưa, như những ngọn Bồng Lai cõi dưới theo sóng dại, Bà tiên tự giới thiệu

(Xem tiếp trang 58)

## QUÁN ANH



## Bên lề Hội Nghị Genève 1954

Ngày nay, giữa năm 1972 này, chúng ta càng thấy rõ hậu quả thảm khốc của việc chia đôi nước Việt Nam, do hội nghị Genève 1954. Những xác chết ở Quảng Trị, Bình Long, trên núi Trường Sơn, dọc đường mòn Ái Lao, đều là nạn nhân của những ngón tay dùi trên bến đò Đông Dương năm 1954, đã định việc chia cắt nước Việt Nam.

Trong khi lãnh thổ Hàn Quốc và Đức Quốc đều do ngoại bang thỏa thuận chia cắt, thì riêng ở Việt Nam, chính những người VN là Phạm Văn Đồng, Tạ Quang Bửu lại là người đưa đề nghị chia cắt ra trước tiên, theo lệnh của Molotov và Chu Ân Lai.

Tại các hội nghị quốc tế kiểu Genève, các cuộc họp bàn chánh thức chỉ là đê tuyên truyền. Các cuộc mật nghị bên lề mới thực sự quan trọng.

Vì vậy trong bài này chúng tôi ghi lại các chuyện bên lề hội nghị, nhất là các cuộc mật nghị. Tài liệu dùng trong bài này một phần lớn theo cuốn hồi ký về hội nghị Genève 1954 của luật sư Trần Văn Tuyên, cố vấn phái đoàn VN quốc gia ở với nghị.

### Kỷ luật Cộng Sản

16 giờ chiều ngày 8.5.1954. Hội nghị chánh thức khai mạc. Trong phòng hội thênh thang, bàn đặt liền tiếp theo hình báu nguyệt. Bầu không khí nặng nề đầy tang tóc vì Điện Biên. Phủ vừa thất thủ được 24g.

Những phái đoàn các nước Tự do, lục tục tới, hồn hập tới. Kẻ đến trước, người đến sau, không có trật tự, không có hàng ngũ, không có thể thức,

Giờ họp sắp tới, dãy ghế khu Công Sản vẫn trống, không thấy một bóng người nào.

Bốn giờ kém hai phút, người ta thấy ngoại trưởng Liên Xô Molotov bước vào phòng họp, sau ông là phái đoàn Nga trịnh trọng nghiêm trang đi hàng một như đi diễn binh, sau phái đoàn Nga là Ngoại Trưởng Trung Cộng Chu Ân Lai, sau Ciu Ân Lai là phái đoàn Trung Cộng, sau phái đoàn Trung Cộng là phó thủ tướng Việt Minh Phạm Văn Đồng, sau Phạm Văn Đồng là phái đoàn Việt Minh cũng nghiêm trang, trịnh trọng đi hàng một như đi diễn binh... Người ta cảm thấy 3 phái đoàn chỉ là một. Người ta thoáng thấy kỷ luật, trật tự của Cộng Sản.

Buổi họp này không có kết quả gì, lại còn lộn xộn vì các phái đoàn cãi nhau cả về thủ tục.

Cho tới khi ngoại trưởng Eden, chủ tọa phiên họp, lấy có các đại biểu đã đến và tuyên bố bế mạc hẹn tới chiều thứ hai họp tiếp.

Không khí nhẹ thở ngay. Người ta sẽ có một ngày chúa nhật để điều đình lê với nhau.

Các phái đoàn của thế giới tự do ra về như đám học trò bối trường ôn áo, lộn xộn. Nhưng trong cảnh hỗn độn đó, người ta thấy các phái đoàn CS

đều trật tự, vẫn lặng lạng đi hàng một như diễn binh ra khỏi phòng họp. Molotov đi đầu rồi phái đoàn Nga, rồi Chu Ân Lai với phái đoàn Trung Cộng, rồi Phạm Văn Đồng với phái đoàn Việt Minh.

Mặc dầu đã trễ, họ đem nhau vào phòng riêng thảo luận, phè binh chờ không chịu đi ăn cơm.

### Da beo

Ý niệm ngưng bắn da beo đã được thành hình từ những ngày đầu của hội nghị Genève 1954, chính ngoại trưởng Pháp đã đưa ra đề nghị này. Trong thời gian đầu hội nghị lập trường cá nhân hoàn toàn mâu thuẫn. Trong khi Jó Pháp vẫn tiếp tục cầu cứu HK và Hoa Kỳ còn trú trú đòi Lỗi nhiều điều kiện trước khi đưa phi cơ B29 tới giúp Pháp. Một trong các điều kiện của Mỹ là lập khôi Đông Nam Á, Pháp trao trả độc lập cho 3 nước Đông Dương.

Vì sự bế tắc của hội nghị, các phái đoàn phải họp thâu夜 và kín.

Sáng 20-5 Eden gặp Chu Ân Lai, tối ăn cơm với Molotov. Hai Ngoại trưởng Anh và Nga đồng ý với nhau phải cố gắng tìm cách đưa hội nghị thoát khỏi bi hiện thời.

Trong phiên họp ngày 21 Bidault đưa ra vấn đề tập kết.

Theo ý ông, các khu tập kết để tập trung quân đội hai bên phải kha lớn để có thể kiểm soát ranh giới được. Tuy nhiên việc thành lập những khu tập kết này không có nghĩa là đưa tới việc phân chia Việt Nam mà chỉ có nghĩa là để gỡ các thế *chỗ rỗng lược* giữa quanh hai bên.

Trong tri của ngoại trưởng Pháp thì những khu tập kết sẽ thành ra những khu vực lõm đóm trên đất Việt Nam như những đóm đèn trên «da con beo».

Kế hoạch «da beo» này sẽ là lập trường căn bản của phái đoàn Pháp cho tới khi chính phủ Laniel bị lật đổ.

Molotov đưa ra một kế hoạch 5 điểm:

- 1) Ngưng bắn.
  - 2) Tập kết vào nhiều vùng:
  - 3) Biện pháp để ngăn chặn tăng cường lực lượng sau khi ngưng chiến.
  - 4) Phương pháp kiểm soát.
  - 5) Kiểm soát quốc tế đối với các thỏa hiệp.
- Bidault cũng đồng ý thảo luận trên căn bản này. Hôm sau Molotov ăn cơm tối với thư trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Bedell Smith. Sau bữa cơm, Bedell Smith nói: «Tôi vừa ăn cơm với một thiền tu hòa bình».

### Trách nhiệm chia đôi đất nước

Trong phiên họp ngày 25-5 Phạm Văn Đồng lên tiếng giải bày lập trường của ông. «Điều chỉnh các ranh giới bằng cách trao đổi các khu vực điện tử, số dân, quyền lợi chính trị, kinh tế, để mỗi bên có một cứ khu liên, tương đối rộng lớn để hoạt động về kinh tế và kiểm soát về hành chính. Nhưng ranh giới các khu vực đó sẽ cố theo những ranh giới thiên nhiên hay những tiêu điểm dễ nhận khác, sẽ cố tránh dùng để cò những trở ngại về giao thông và chuyên vận trong mỗi khu».

Tuy Phạm văn Đồng không nói rõ nhưng ai cũng hiểu ý định của Việt Minh đã rõ ràng là muốn cắt đất chia đôi nước Việt.

Trong khi đó ở Liên hiệp Quốc, đại biểu Thái Lan tố cáo Việt Minh tràn qua Lào và đe dọa biên giới Thái Lào. Thái Lan đòi LHQ cử phái đoàn tới quan sát.

Trong phiên họp ngày 27-5 ngoại trưởng VN quốc gia Nguyễn Quốc Định lên tiếng lần thứ nhất phản đối bất cứ ý định phân chia lãnh thổ nào của Việt Minh, ông gọi đó là ý định «chặt xé dân tộc Việt Nam».

Ý tưởng chia sót đó nay đã thành sự thực. Ông Nguyễn Quốc Định lúc đó đã cảnh cáo: «Tôi đề cho phái đoàn Việt Minh chịu trách nhiệm đối với lịch sử về việc này».

Bên cạnh hội nghị quốc tế, có các phiên họp của Tiểu ban quân sự gồm có Pháp, VN Quốc gia và Việt Minh. Nhưng Pháp và Việt Minh thường đi lê hợp riêng với nhau. Tiểu ban quân sự có nhiệm vụ ẩn định ranh giới đánh chiến.

### Ngón tay của Tạ Quang Bửu

Trưa thứ tư 9-6 sau buổi họp của tiểu ban quân sự. Đại tá Brebisson kéo Hà văn Lâu ra một chỗ nói chuyện riêng về vấn đề này. Hôm sau Hà văn Lâu trả lời Việt Minh đề nghị với Pháp tổ chức những cuộc gặp gỡ bí mật, giữa Tạ Quang Bửu và Deltheil, Brebisson ngoài sự hiện diện của đại biểu Việt Nam Quốc gia lại yêu cầu hai bên gặp nhau gấp. Ngày đêm hôm ấy (10-6) Tạ Quang Bửu gặp 2 đại biểu Pháp Deltheil và Brebisson hồi 10 giờ đêm tại một biệt thự bên hồ Genève. Tạ Quang Bửu trải bàn đồ Đông Dương trên bàn, rồi đặt tay lên trên vùng Trung Châu Bắc Kỳ:

«Chúng tôi phải có vùng này, chúng tôi phải có một quốc gia, chúng tôi phải có một thủ đô cho quốc gia đó. Chúng tôi phải có một hải cảng cho thủ đô này»

Đại biểu Pháp xin Bửu giải thích rõ thêm «như thế có nghĩa là cắt đôi Việt Nam không?»

Tạ Quang Bửu trả lời: «Đó chỉ là chia cắt tạm thời, một sự chia cắt có tính cách quân sự về sau này sẽ có tổng tuyển cử để thống nhất».

Các đại biểu Pháp hỏi Việt Minh sẽ đèn bù lại bằng cách nào. Bửu đe dặt trả lời. Nhưng theo ý của Bửu thì đường chia đôi sẽ có thể ở vào khoảng vĩ tuyến 17, 18.

Đề nghị của Bửu là một đề nghị mới và hết sức quan trọng. Deltheil và Brebisson lập tức báo cáo với đại sứ Chauvel và bộ trưởng liên quốc Frédéric Dupont (ông này mới sang Genève).

Bốn giờ sáng ngày 11-6 F. Dupont báo cáo và Paris ông lập tức cùng thủ tướng Laniel tới điện Elysées gặp tổng thống Coty để báo cáo đề nghị mới của Việt Minh.

Trong các cuộc hội họp mật sau đó Tạ Quang Bửu tiếp tục thúc dục Pháp cùa xét việc chia cắt đất nước Việt Nam.

(Xem tiếp trang 39)



# Tiến trình của hòa hội Genève 1954

THANH NGUYỆT THANH  
(sưu khảo)

Trong những tháng đầu năm 1954 hình hình chiến trường Đông Dương cực kỳ nghiêm trọng những đoàn quân Pháp đóng ở BV ở trong tình trạng nguy hiểm khó khăn, nếu con đường nối liền Hải phòng-Hà Nội bị cắt đứt vùng chảo thô sông Hồng Hà là miếng mồi ngon của Việt Minh. Quân đồn trú của Pháp bị bao vây, nhất là cứ điểm Điện Biên Phủ bị ngụy ngập. Bây giờ Pháp chỉ có lối thoát duy nhất là thương nghị. Ngày 5-3-1954, Chính phủ LANNIEL tuyên bố là chấp nhận một cuộc ngừng bắn có điều kiện. Ngày 24-4-1954 GEORGES BIDAULT Ngoại trưởng Pháp được toàn quyền trong cuộc thương nghị sắp khai diễn tại Genève. Các phái đoàn của 9 quốc gia HK, Pháp, Nga, Trung Cộng, Anh, Việt Nam, Việt Minh, Cam bốt và Ai Lao lần lượt đến trú ngụ tại các biệt thự sang trọng quanh hồ LÉMAN, chỉ có phái đoàn HK là ở tại khách sạn mà thôi. Phái đoàn đặt chân xuống phi trường Cointrin đầu tiên là Trung Cộng và Trưởng Phái đoàn là Thủ Tướng Chu ân Lai, đến ngay tại biệt thự Mont Fleuri, Phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Molotov hướng dẫn đã chọn Villa Blanche làm trụ sở. Phái đoàn Pháp do Ngoại trưởng Bidault hướng dẫn chọn biệt thự Joli Port nằm cạnh bờ hồ Léman làm nơi tạm trú cho

vị Trưởng Phái đoàn, còn trụ sở của phái đoàn là biệt thự vĩ đại Le Bocage. Trưởng phái đoàn Anh là Ngoại trưởng Anthony Eden bước dần ngay tại biệt thự Reposoit, Phạm Văn Đồng quyền Ngoại Trưởng Chánh phủ VM cầm đầu Phái đoàn và người bạn biệt thự của Phái đoàn Pháp. Phái đoàn Việt Nam do Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định hướng dẫn (Nội các Ngô Đình Diệm) thay thế ngay tại Evian. Phái đoàn Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Foster Dulles cầm đầu, nhưng sau lại trao cho Đại Tướng Walter Bedell Smith hướng dẫn. Trưởng Phái đoàn Cam bốt là Ngoại trưởng Tep Phan có sách nói là Sam Sary, Phái đoàn Ailao do Savanikone lãnh đạo.

## Phiên họp đầu tiên

Được khai diễn ho. 10 giờ 40 ngày 6-5-1954 dưới quyền chủ tọa của Ngoại trưởng Anh Anthony Eden. Ngoại trưởng Pháp Bidault lên tiếng đầu tiên trong phiên họp và đưa ra chương trình 5 điểm nhằm vận hành hòa bình cho Đông Dương. Chương trình 5 điểm mà Pháp đưa ra gồm :

1.— Quân đội của 2 phe làm chiến tập trung lại tại một nơi được ấn định. Chủ tọa phiên họp

2.— Những phần tử không thuộc quân đội và không có trách nhiệm phải bị tước khi giải:

- 3.— Phóng thích tất cả tù binh
- 4.— Thành lập một Ủy Ban quốc tế.
- 5.— Ngưng chiến tức khắc.

Ngoài ra Ngoại trưởng Bidault yêu cầu Việt Minh rút quân ra khỏi Cam bốt và Ailao. Phạm Văn Đồng không nói gì về đề nghị 5 điểm của Pháp nhưng đề nghị hỏi ngay nêu mới đại biểu của Miền Cộng (Issarak) và Lào Cộng (Pathet Lào) vào họp. Phái đoàn Hoa Kỳ đề nghị từ cõng dừng ra triệu tập họp nghị phải thảo luận trước. Phiên nhôm bế mạc hồi 18 giờ 35.

Ngày hôm sau, hội nghị nhóm, từ cõng quyết định bác bỏ đề nghị của Phạm Văn Đồng với lý lẽ là Issarak và Pathet Lào không có Chính phủ.

Phe Cộng Sản phản pháo cho rằng muốn giải quyết vấn đề Đông Dương hội nghị phải mời các phe làm chiến tham dự hội nghị. Họ ngay lập tức:

## Phiên họp thứ hai

Khai diễn ngày 10-5 dưới sự chủ tọa của Ngoại trưởng Nga Molotov. Việt Nam trao cho chủ tịch phiên họp một đề nghị yêu cầu hội nghị thảo luận trước tiên việc di tản thương binh. Chủ tọa phiên họp

độc lập nghị của phái đoàn Việt Nam và trao lời cho Trưởng phái đoàn Việt Minh. Phạm Văn Đồng không trả lời đề nghị của phái đoàn VN, Phạm Văn Đồng đưa ra một kế hoạch 8 điểm nhằm giải quyết chiến tranh Đông Dương:

1.— Nhìn nhận độc lập và chủ quyền của 3 quốc gia Việt Miền Lào.

2.— Ký kết một thỏa ước quy định việc triệt thoái quân đội ngoại quốc theo những điều kiện của 2 phe làm chiến.

3.— Tổ chức tổng tuyển cử tại 3 quốc gia Việt Miền Lào.

4.— Trưng cầu dân ý tại hai khu vực của mỗi quốc gia bầu tổ chức những cuộc tuyển cử tự do với sự tham dự của các tổ chức ai quốc và dân chủ. Ngoại quốc không được quyền can thiệp.

5.— Chính phủ Việt nam (Việt Minh) sẵn sàng nghiên cứu về vấn đề gia nhập vào Liên hiệp Pháp.

6.— Chính phủ Việt Miền Lào nhìn nhận quyền lợi kinh tế của Pháp, ngược lại Pháp cũng phải nhìn nhận quyền lợi của 3 quốc gia này trên lãnh thổ Pháp.

7.— Hai phe làm chiến không được trả thù lẫn nhau, và 2 bên trao đổi tù binh.

8.— Ngưng chiến và ký kết một thỏa ước thi hành sự ngưng chiến ấy.

Ngoại trưởng Nguyễn quốc Định còn trình bày tiếp: Dân tộc VN có quyền được hưởng tự do di chuyển trong Liên hiệp Quốc hứa hẹn với các dân tộc trên thế giới. Thống nhất, Độc Lập, Dân Chủ là những nguyện vọng của Việt Nam. Ông ta đề nghị giao vấn đề đó cho bộ Tư lệnh của 2 phe Pháp và Việt Minh nghiên cứu.

Phạm Văn Đồng vừa dứt lời, Ngoại trưởng VN, Nguyễn quốc Định đứng lên phản đối là tại sao Chủ tịch phiên họp không đưa ra thảo luận đề nghị của VN mà cho phép phái đoàn Việt Minh lên tiếng? Ngoại trưởng Molotov trả lời là đề nghị của VN đang được phiên dịch, Ngoại trưởng Bidault đề nghị nên giao cho Đại Tướng Navarre tiếp xúc với VM giải quyết vấn đề di tản thương binh Pháp và Liên Hiệp Pháp tại Điện Biên Phủ, Ngoại trưởng Anh Eden tan thành đề nghị của Pháp và nhấn mạnh

là phải gấp rút tái lập hòa bình ở Đông Dương có sự bảo đảm cho mọi hiệp ước. Phiên họp tam ngưng.

## Phiên họp thứ ba

Khai diễn ngày 11-5-54, Ngoại VN, Nguyễn quốc Định đứng lên trình bày lập trường của VN và gián tiếp trả lời đề nghị 8 điểm của Phạm Văn Đồng. Lập trường của VN như sau :

1.— Pháp phải nhìn nhận quyền độc lập và chủ quyền của 3 quốc gia Việt Miền Lào.

2.— Ký kết một hiệp ước qui định sự triệt thoái quân đội ngoại quốc.

3.— Tổ chức tổng tuyển cử 2 quốc gia ấy.

4.— Tổ chức trưng cầu dân ý trong 2 khu vực của mỗi quốc gia hầu chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tự do, ngoại quốc không có quyền can thiệp.

5.— VN sẵn sàng nghiên cứu vấn đề gia nhập Liên hiệp Pháp.

6.— 3 quốc gia Việt Miền Lào nhìn nhận quyền lợi kinh tế của Pháp.

7.— Hai phe làm chiến không được trả thù lẫn nhau, và 2 bên trao đổi tù binh.

8.— Ngưng chiến và ký kết một thỏa ước thi hành sự ngưng chiến ấy.

Ngoại trưởng Nguyễn quốc Định còn trình bày tiếp: Dân tộc VN có quyền được hưởng tự do di chuyển trong Liên hiệp Quốc hứa hẹn với các dân tộc trên thế giới. Thống nhất, Độc Lập, Dân Chủ là những nguyện vọng của Việt Nam. Ông ta đề nghị giao vấn đề đó cho bộ Tư lệnh của 2 phe Pháp và Việt Minh nghiên cứu.

Phạm Văn Đồng vừa dứt lời, Ngoại trưởng VN, Nguyễn quốc Định đứng lên phản đối là tại sao Chủ tịch phiên họp không đưa ra thảo luận đề nghị của VN mà cho phép phái đoàn Việt Minh lên tiếng? Ngoại trưởng Molotov trả lời là đề nghị của VN đang được phiên dịch, Ngoại trưởng Bidault đề nghị nên giao cho Đại Tướng Navarre tiếp xúc với VM giải quyết vấn đề di tản thương binh Pháp và Liên Hiệp Pháp tại Điện Biên Phủ, Ngoại trưởng Anh Eden tan thành đề nghị của Pháp và nhấn mạnh

quốc tế! Ngoại trưởng Nguyễn quốc Định đưa ra kế hoạch 4 điểm :

1.— Hội nghị Bâ linh từng khuyên cáo nên tái lập hòa bình cho Đông Dương vì vậy phải đặt nền tảng chắc chắn và thực tế. Trên lãnh vực quân sự VN sẵn sàng nghiên cứu mọi tài liệu rồi sẽ đệ trình tại Hội nghị Genève.

2.— Phải có sự bảo đảm để tiến tới một nền hòa bình thực sự.

3.— Không được đưa đến một sự bất cứ chia đôi lãnh thổ nào, dù tạm thời hay vĩnh viễn.

4.— Dự định thành lập Ủy Ban quốc tế kiêm soát việc ngưng bắn.

Sau lời trình bày của Ngoại trưởng Nguyễn quốc Định, Thủ tướng Chu ân Lai đứng lên ủng hộ kế hoạch 8 điểm của Việt Minh và nói rằng : TC không can thiệp ở Đông Dương như lời đồn đãi Hội nghị tạm ngưng.

## Phiên họp thứ tư

Khai diễn vào chiều ngày 15-5-54. Trong phiên họp này Phái đoàn VN gây kinh ngạc cho cả hội nghị nhất là các phái đoàn CS. Trưởng Phái đoàn VN, Ngoại trưởng Nguyễn quốc Định công bố nội dung 2 hiệp ước.

6.—3 quốc gia Việt Miền Lào nhìn nhận quyền lợi kinh tế của Pháp.

7.— Hai phe làm chiến không được trả thù lẫn nhau, và 2 bên trao đổi tù binh.

8.— Ngưng chiến và ký kết một thỏa ước thi hành sự ngưng chiến ấy.

Ngoại trưởng Nguyễn quốc Định còn trình bày tiếp: Dân tộc VN có quyền được hưởng tự do di chuyển trong Liên hiệp Quốc hứa hẹn với các dân tộc trên thế giới. Thống nhất, Độc Lập, Dân Chủ là những nguyện vọng của Việt Nam. Ông ta đề nghị giao vấn đề đó cho bộ Tư lệnh của 2 phe Pháp và Việt Minh nghiên cứu.

Sau phiên họp này các Trưởng Phái đoàn Anh, Pháp Mỹ hội đàm riêng để quyết định thái độ chung trong phiên nhóm tới. Cái phái đoàn của khối Tự do muốn thực hiện trước nhất cuộc ngưng bắn rồi sẽ giải quyết các vấn đề tổng quát về chính trị. Trong khi đó Ngoại trưởng Nga Molotov, phát ngôn nhân của khối CS muốn hội nghị giải quyết cùng lúc 2 vấn đề quân sự và chính trị. Phụ tá trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ Tướng Bedell Smith, và Trưởng Phái đoàn Pháp Nga, Ngoại trưởng Bidault phản nản cuộc tản thương binh các binh sĩ Quốc lộ 41 phải được coi như là con đường trung lập, phụ tá Pháp không được ban phán, đó là ý muốn của VM. Theo ý ông Bedell Smith và Bidault, nếu thỏa mãn ý muốn của Việt Minh, thì không có lợi cho khối Tự do vì Việt Minh có

thể lợi dụng con đường đó để điều quân và vận tải chiến cụ uy hiếp vùng Trung châu Bắc Việt.

Trưởng Phái đoàn Nga, Ngoại Trưởng Molotov khuyên cáo đại biểu Hoa Kỳ Pháp nên đàm phán thẳng với Việt Minh để giải quyết vấn đề đó và ông ta tin rằng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Ngày 24-5-54, Hội nghị đưa ra thảo luận 5 điểm mà đại biểu 9 quốc gia tham dự chấp thuận ghi vào nghị trình trong phiên họp tối:

1.— Các điều kiện tổng quát cho cuộc ngưng bắn ở Đông Dương.

2.— Khung vực tập trung lực lượng làm chiến.

3.— 4.— 5.— Liên quan đến việc hạn chế gởi quân và vũ khí qua Đông Dương.

Các bảo đảm và kiểm soát.

Trưởng Phái đoàn Nga, Ngoại Trưởng Molotov đưa ra những nguyên tắc tổng quát để 2 bên thỏa thuận mới có thể dễ dàng đến trạng thái đích xác như: hoạch định trên bản đồ những khu vực tập trung quân. Thành lập một Ủy hội đảm nhận khu vực tập hợp sau đó mới thành lập nhiều Ủy-Ban chuyên môn.

Trưởng Phái Đoàn Việt Minh Phạm Văn Đồng yêu cầu hội nghị thảo luận luôn vấn đề ngưng chiến cho Miền và Lào, đồng thời biện hộ cho luận thuyết của ông về điểm thứ 3 bao gồm việc hoàn toàn ngưng bắn trên khắp các mặt trận ở Đông Dương và định rõ các khu vực, ngưng hẳn việc tiếp tế binh sĩ, khí giới và đạn dược cùng sự kiểm soát việc thi hành lệnh ngưng chiến.

Ba Trưởng Phái đoàn Anh, Pháp và Hoa Kỳ hội đàm riêng với nhau nhiều lần để cùng Trưởng Phái Đoàn Nga thỏa thuận về kế hoạch ngưng chiến gồm 7 điểm:

1— Ngưng chiến ở Đông Dương

2— Qui định việc tập hợp binh sĩ cho 2 phe làm chiến.

3— Giải giới binh sĩ không chính quy

4— Giới hạn sự tăng viện binh sĩ, quân nhu và vũ khí.

5— Tổ chức kiểm soát việc thi hành các điều khoản nói trên.

6— Trao đổi tù binh.

7— Tổ chức những bảo đảm để tránh mọi vi phạm các điều

khoản ấy. Kế hoạch này mang tên «Kế hoạch Hỗn hợp MOI OTOV — BIDAULI»

Ngày 27-5-54 hai nghị nhóm kín đề nghiên cứu kế hoạch ngưng chiến và đàm tập trung quân chính qui.

Trưởng phái đoàn Trung Cộng Chu Ân Lai đưa ra kế hoạch 4 điểm:

1.— Ngưng chiến khắp lãnh thổ Đông Dương.

2.— Điều chỉnh các vùng do 2 phe làm chiến chiếm đóng lúc thi hành lệnh ngưng chiến.

3.— Tổ chức một Ủy Ban hỗn hợp Pháp—VM để trông nom việc thi hành lệnh ngưng chiến, bao gồm đại diện Bộ Tổng Tư Lệnh 2 bên, một Ủy Ban trung lập gồm đại diện các quốc giado hìng nghị chỉ định để kiểm soát sự định chiến.

4.— Phóng thích tất cả tù binh và thương dân bị giam giữ.

Trưởng phái đoàn VN, Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Đính công kich kế hoạch Việt Minh cũng như kế hoạch của Chu Ân Lai vì cả hai sẽ đưa tới việc phân chia lãnh thổ.

Phái đoàn Hoa Kỳ, vẫn giữa lập trường cố hữu là chống lại mọi sự phân chia lãnh thổ Ông Smith phản đối việc thông báo xã Nga loan báo quá sớm kế hoạch của coi VM như Hội nghị đã chấp thuận trong khi hội nghị đang thảo luận.

Ngày 29-5-54, Hội nghị tái nhóm sau khi Ngoại Trưởng Molotov và Eden đưa ra một kế hoạch về việc ngưng chiến ở Đông Dương. Sau phiên họp 9 Phái Đoàn đưa ra một Thông cáo chung 3 điểm như sau :

— Đề xuất tiến đề dàng và mau lẹ cuộc ngưng chiến ở Đông Dương. Hội nghị đồng thanh chấp thuận :

1.— Đại Diện Tổng Tư Lệnh Pháp và Việt Minh cần phải lập tức tiếp xúc tại Genève, cũng như tại Đông Dương.

2.— Đại Diện 2 bên phải nghiên cứu việc thiết lập quân đội riêng để thi hành khi có lệnh ngưng chiến, nghiên cứu các khu vực tập hợp của VM.

3.— Các Đại Diện đó phải thông tri cho hội nghị hay sớm kết quả và ý kiến của hai bên.

Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Đính, Trưởng Phái Đoàn VN yêu cầu hội nghị phải minh định rõ

rất nguyên tắc lãnh thổ VN, phải giữ nguyên vẹn bất luận kế hoạch nào nghĩa là không có sự phân chia lãnh thổ bất cứ dưới hình thức nào. Nói đến vấn đề ngưng chiến phải nghĩ đến khu vực đang quản của 2 bên, có 2 khu vực đồng quân riêng biệt, tức là nghĩ đến việc chia lãnh thổ VN thành 2 khu vực. Chia phái đoàn của 9

quốc gia họp kín để thảo luận về vấn đề này trong phiên họp đặc biệt vào thượng tuần tháng 6.

Trong lúc các nước đang tìm một thỏa hiệp ngầm thì các Trưởng Phái Đoàn lần lượt về nước để cho các vị Phụ Tá tiếp tục thương thuyết. Đến cuối tháng 6 Hội nghị ngưng nhóm 3 tuần lễ để rồi trở lại nhóm phiến cứ i cùng vào ngày 19-7-54, 48 giờ trước ngày hứa hẹn của Thủ Tướng Pháp Mendès France với dân chúng là sẽ giải kết xong chiến tranh Đông Dương.

#### Phiên nhóm cuối cùng

Khai diều sáng ngày 19-7 sau 3 tuần lê ngưng nhóm. Đây là phiên nhóm thứ 23 với sự hiện diện của 9 vị Trưởng Phái Đoàn, trong đó có 2 vị mới là Thủ Tướng Mendès France Trưởng Phái Đoàn Pháp và Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ, Trưởng Phái Đoàn VN. Ngoài Trưởng Molotov, Trưởng phái đoàn Nga sô, chủ tọa phiên họp tuyên bố hội nghị đã tiến bộ, sau gần một tháng hoạt động của các Trưởng Phái Đoàn dự khuyet, Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ Trưởng Phái Đoàn VN lên tiếng bày tỏ thái độ đê dặt của ông đối với công việc làm của hội nghị, ông sẽ đưa ra một loạt các đề nghị liên quan đến vấn đề VN. Đại Diện Hoa Kỳ Bedell Smith tuyên bố rất ngắn nhưng vô cùng quan trọng : «Nếu hội nghị thực hiện được một thoả ước kha đât làm cho Hoa Kỳ nề trọng Chính phủ Hoa Kỳ cam kết sẽ không dùng vũ lực đê xâm phạm thỏa ước ấy. Va mọi cuộc xâm lăng mới ở Đông Dương sẽ được Hoa Kỳ quan tâm lo ngại. Để giúp hội nghị đạt được kết quả Hoa Kỳ sẽ tránh không bắt buộc các nước có liên quan phải theo chủ trương của Hoa Kỳ.

(Xem tiếp trang 5/)

# ĐI TRONG QUÊ HƯƠNG ĐIỀU TÀN

bút ký của PHAN NHẬT NAM

Sư đoàn Dù ra... Ai đã vào ? đến đâu...?

Đáng lẽ bài viết phải bắt đầu từ tuần trước trong số đặc biệt «Tiến về Quảng Trị» nhưng lỡ đi xa theo mãi với các đơn vị thọc mãi dài chinh vào Quảng Trị, khi trở về thì thời gian đã quá hạn... Đúng ra, đây lại là một bài phóng sự chiến trường đầy đủ và chính xác các chi tiết chiến trận hơn bắt cứ một bản tin nào của báo chí trong cảng như ngoài nước... Nhưng quá nhiều lý do, vui kỹ thuật và cảm lý... Như cuốn phim 36 poses 40 ASA tôi đã thành 100 nên rút ence trận đánh vào Quảng Trị của các Tiểu đoàn Dù biến thành «đặc chiến trong đêm giữa đường hầm nơi bụi phè được ngụy trang đèn mồi» !! Cuộc hành quân lại đang tiếp diễn với cường độ càng ngày càng nghiêm trọng, viết lên báo nhỏ «Mê Linh, Sông Lô» đánh không vào mục tiêu thì tôi biến thành kẻ giết ban... Bài viết càng bị biến dạng vì lag rùi và cảm động... Động mạnh, run bần, run nhẹ thảm và tê diếng... Quê hương dì qua qua tàn khốc, chiến trận trong đó chỉ là ngọn gió xuôi chiều để thời thêm cao ngọn lửa điều tình... Chiến trận chỉ là mồi lửa của tàn phá... Chiến tranh mới thật là mêt mông và oanh liệt thực... Quê hương dì qua dài như một tiếng hô thê thiết kêu tè trong tuyệt vọng dồn nén và bí thâm... Quá bom, viên đạn, toán quân chỉ là một trong trùng trùng gấu lò tan vỡ... Bài viết không giữ được ý định ban đầu nên trở thành thiên bút ký, trong này chỉ xin ghi lại phần nhỏ, một góc con của phần trời đất bắt hanh mang tên hiệu Quảng Trị, Thừa Thiên.

107/72 : Ngày về từ La Vang

Chưa có cuộc dì nào vất và thêm thời gian đến nồ con mắt bằng ! Chạy quanh phi trường Tân Sơn Nhất mới bắt được 1 chỗ ngồi trên chiếc C123, động cơ phản lực lại hư, phải ngồi đợi

Nhà ông Trùm họ đạo La Vang, người viết nhớ như thế. Mỗi buổi chiều thuỷ xưa, nơi đây vang tiếng cầu kinh... Bây giờ không còn gì (ảnh PNN)

Chiếc máy bay vụt đi với tốc độ lút ga, Sài Gòn—Nha Trang chỉ hơn 1giờ, tốt, tôi nhấp nhôm trên chiếc ghế đê đợi cú cất cánh thứ 2. Hệ thống cable điều khiển cánh lại bị bloqué !!! Tôi điên người như nằm trên một bàn chông với xiên sắt nung đỏ... Quá chiều máy bay mới cất cánh lại. Bay liều vây thôi, có gì thì mình ráng chịu !! Ông Pilot cầm cáo trước khi Take-off. Đóng ý, tôi cùng 2 hành khách đặc nhất, 3 tên mặc áo quần rắn rí mặt xanh như chàm nhưng cũng nói cứng — Chúng tôi cần đến Huế trong thời gian tối thiểu. Đến Quảng Ngãi lại bị ngay mặt cơn bão giết người thời qua, chiếc phi cơ bỏ bờ đặt ra biển, biển mênh mông xanh thẳm sát dưới đáy thân tàu, bốn phương chập chùng mây đen. Con tàu di giữa một không giankin bung âm ầm chuyền động. Chưa hết, một con nước khổng lồ đột nhiên bắn tung lén khỏi mặt biển, không



thì gọi là cột nước nhưng đó là một phần đại dương xoay tít dằng lên cao ngất. Hiện tượng rồng hút nước ! Anh Pilot mặt trắng nhợt, mồ hôi giòng đường lớn — Minh đi gần nó khoảng 1 cây số cũng tan xác, nó kéo tàu lên cao và đập nát.. nát bấy !!!

Nhưng cũng đến Đà Nẵng trong trời chiều, lại đòi tàu, xin một chỗ trực thăng ra Huế...

### Bay trong hoàng hôn

Tàu không bay thẳng ra đèo Hải Vân. Tàu bay dọc theo bờ biển ra Nam Ô. Trời đã chiều, nắng hết chỉ còn «dư âm» của ánh vàng trên cây cỏ. Từ trên cao nhìn xuống, biển thanh bình ngày nào không còn nữa, nhà lán ra sát mặt nước, nước xanh đục lợn cợn rác, bọt vàng của rêu và chất do. Hết cả rồi, chốn xưa, ngày mới lớn, đêm hè trong vắt lấp lánh sao, nửa đêm về sáng ngồi dậy đốt vò bánh xe nhìn ánh lửa, nhìn đại dương, nhìn Tiên sa đèn thăm cung Hải Vân vòng đường kín đặc, vòng núi hở một khoảng ở Hải Đăng để thấy biển phía xa xanh xao dưới trăng non. Mong ước gì trong đầu óc tươi trẻ đó ? Không biết, chỉ thấy lòng mènh mông thênh thện bay lên tiếng hát âm thầm phơi phới. Hết, chiều nay trên độ cao gió lạnh nhìn xuống biển xưa vầy bần và lòng chịu nặng cần cõi phiền phiền. Máy bay dọc theo biển để thấy rừng dương ở Nam Ô xô xác, tro bụi. Ông khu rừng thơ mộng của ta mười bốn năm trước thế nay sao. Rừng không còn, chỉ còn khu vườn dương liều cần cõi, bờ cát vàng dốc đứng nay cũng thấp xuống tan hoang.. Không còn gì nữa, quả thật không còn gì nữa như tuổi thanh xuân đã khuất mờ khuất đi. Qua núi Nam Ô để thấy lại bóng mè xõa tóc ngồi hóng nắng... «Mẹ con mình là người đầu tiên ở Đà Nẵng đến tắm ở đây. » Mẹ đã nói thế để khích lòng «Giang hồ vặt» của con trai. Đà Nẵng — Nam Ô, rocs đường dài quá xa cho một tuổi mới lớn.

Năm phút máy bay đủ đi hết một quãng đời niêm thiếp, mau thật. Tôi tưởng như vừa qua lớp màng dài,

Gió lạnh, phi cơ đã đậm thẳng ra biển để vượt Hải Vân, đỉnh núi bên trái phủ mây trắng, đường nhạt ở trên đường xe lửa ở dưới, lại thấy rõ trước mắt hình ảnh đứa nhỏ tóc bay đưa chiếc đầu ra khỏi cửa sổ thành tàu nhìn xuống hình ảnh ngày xưa đoàn thuyền lồng lẫy của Hoàng gia trời theo giòng nước đến nơi này neo bến và tiếng chuông cuối ngày lồng lọng trên sóng nhỏ tan dần vào hư không. Chiến tranh mệt mỏi của ngày dài di chuyển tan nhanh như sương mỏng, tôi mở to hai mắt, dựng đứng hết xúccam để nhìn hết, lấy hết toàn khối quê hương đang nằm dài yên lặng dưới xa — không thể có nơi nào đẹp hơn quê hương ta ! Câu nói của cuốn sách thơ ấy được lập lại không định trước, phải, quê hương ta quá đẹp, vẻ đẹp mặc mạc bình lặng cao cả, quê hương là thiên nhiên cô đọng, quê hương tan biến hòa hợp vào cùng vũ trụ. Núi không cao, đầm không rộng, nhà mái tranh, con đò nan mảnh mai trôi lững lờ trên sóng nước. Khuôn đất nhỏ vành nhạt, từ trên cao vẫn thường được độ cứng và vẻ bóng bẩy phảng lặng in từng đường chồi vừa quét qua.. Quê hương thương yêu nồng nàn dưới đó, dưới độ cao 100 thước, trên lững đan trâu về chuồng, con

Đầm mènh mông lặng lẽ đặt những vòng tròn xôn xao khi trực thăng bay qua, núi Túy Vân ẩn một nét đèn đậm dịu dàng trên không gian và mặt hồ xám bạc. Túy Vân Sơn, tưởng tượng đến hình ảnh ngày xưa đoàn thuyền lồng lẫy của Hoàng gia trời theo giòng nước đến nơi này neo bến và tiếng chuông cuối ngày lồng lọng trên sóng nhỏ tan dần vào hư không. Chiến tranh mệt mỏi của ngày dài di chuyển tan nhanh như sương mỏng, tôi mở to hai mắt, dựng đứng hết xúccam để nhìn hết, lấy hết toàn khối quê hương đang nằm dài yên lặng dưới xa — không thể có nơi nào đẹp hơn quê hương ta ! Câu nói của cuốn sách thơ ấy được lập lại không định trước, phải, quê hương ta quá đẹp, vẻ đẹp mặc mạc bình lặng cao cả, quê hương là thiên nhiên cô đọng, quê hương tan biến hòa hợp vào cùng vũ trụ. Núi không cao, đầm không rộng, nhà mái tranh, con đò nan mảnh mai trôi lững lờ trên sóng nước. Khuôn đất nhỏ vành nhạt, từ trên cao vẫn thường được độ cứng và vẻ bóng bẩy phảng lặng in từng đường chồi vừa quét qua.. Quê hương thương yêu nồng nàn dưới đó, dưới độ cao 100 thước, trên lững đan trâu về chuồng, con

đồi sừng nghênh khuân mặt chịu đựng, dương đôi mắt vỗ vang nhìn tiếng động trên không. Lòng bồi hồi run rẩy như vừa qua khỏi chốn linh thiêng.. Bao nhiêu phần đất của quê hương còn được vẹ thanh bình này ? Chắc còn rất ít, hay chỉ còn lại trên ảnh trên tranh, trong trí tưởng, trong ao ước.. Vì khi máy bay vừa đến Huế, nhận được lệnh di tản thương binh, phi hành đoàn chỉ kịp và vội miếng cơm, lấy tạ độ bãy đáp và tần số làm việc, bay liền hướng Hương Điền dọc phá Tam Giang, tiêu đoàn 6 và 8 TQLC vừa đúng trận.

### Nhấp chút đáng cay

Trời sắp tối, cảnh vật xanh xanh xám xám, chút sương mờ đã dâng lên từ mặt nước. Trực thăng qua La Vân, Hương cỏ, Quảng Điền những nơi chốn quá quen biết, bao nhiêu lần xuôi ngược trên bờ lúa dọc con sông xanh thăm lác đác những lá tre già. Tàu vượt phá Tam Giang.— A, lại một chốn xưa huyền bí — Phá mông mènh bí mật u trâm, phá xôn xao chuyền dịch những lượn sóng xuôi ngược, phá nồng nàn say sưa như tuổi nhỏ khi đọc đến câu «yêu em anh cũng muốn vò. Sợ truồng nhà Hồ, sợ Phá Tam Giang». Vật biếu tượng ngắn trả tình yêu là đây, tôi nhớ lại được nỗi rung động nào nức của tuổi dậy thì..

Nhưng bỗng nhiên như luồng sét thật mạnh đánh sét mìn, như kè bị phụ tình trong giờ khắc say đắm nhất, tàu đã bỏ mặt nước xanh để bay lên vùng cát trắng. Tôi lao đao như từ ánh sáng vào bóng tối, tôi toé lửa ngập ngập hơi thở như gió thổi mạnh dập vào mặt. Tôi mơ mộng tan vỡ, vỡ bùng không còn chút niú kéo. Tôi đã bay trên một quê hương diệu linh, không thể trốn chạy được.. Lũy tre xanh, bọt sóng đầm xô đẩy, núi Tảng Vân lặng lẽ, mảnh vườn đất phẳng nụ cười sáng, bắn tay vẩy trên đồng xanh không có giá trị gì nữa. Quê hương đẹp đẽ quá ít, quê hương này, quê hương dưới chân, trên cát trắng, quê hương trải dài theo bờ biển từ Thé chí, Đại Lộc

qua Mỹ Thủy, Triệu phong mới thật sự diễn hình cho tàn tạ, tàn tật tuyệt vọng êm nín của những «ò» nhà nằm rải rác trên 3000 ngút ngàn lăng le. Ba mươi cây số không nhà, chỉ đặc một chuỗi ô chuột sùm sụp ép mình trên cát, chờ vơ thú động dưới mưa bom và đạn bá — Tôi quá trời ơi, năm xưa 1967, khi qua vùng này đã phải cúi mình xuống làm đôi đũa nhìn một gia đình một mẹ 5 con ngồi ôm lấy nhau dưới mái lá như con vượn bồng con ngồi co mình nhìn lũ người cay độc...

Bao ngày qua, đòi sống dưới mái lá đó càng thêm đê thê thảm. Không đồng lúa, không nghề chài, họ ăn gì, lấy gì để sống qua hằng hằng ngày tháng tân toan, rồi lại thêm bom rơi đạn rớt, bom đạn không phải chỉ một cơn một lúc nhưng phủ đầu và ngập mặt. Trước 1967, đến bây giờ là bao lâu ? Con con người chẳng trên bãi cát trắng dưới những «ò» lá nằm rải rác trên dài quê hương diệu tàn đó ? Có dàn lợn di lang thang trên bờ biển, loài thú thường binh yên không thích hợp với hung vi của đại dương chạy tán loạn khi nghe động cơ vang nổ... Chữ Gia của tiếng Hán được biếu tượng bởi một mái nhà dưới có chữ Thủ — Trên giải đất không nhà này đâu còn nơi nương náu cho loài thú tội nghiệp kia — Người sống làm sao được trong tan nát này hả trời ? Câu hỏi buôn cười tội nghiệp vang âm thầm làm nhói cơn đau nhức ở nơi ngực.

Không thể gọi là «dây phô buồn hiu» nhưng phải gọi «dây quê hương thê thảm», cũng chưa đủ cho nơi chốn tàn tạ hấp hối này.

### Cạn đáy đoạn trường

Không khí tàn tạ của vùng Mỹ Thủy, Hương Điền, vẻ đau đớn lạnh cứng của xác người lính Thủy quân lục Chiến tiểu đoàn 8 khi gió thổi lớp Poncho dán chặt vào mặt để lô chiếc đầu tròn sống mũi thắt, nắm ngón tay tái xanh có những móng dài dày đất của tôi hôm qua trên trực thăng không còn có nghĩa lý giao với cảnh tượng trước mặt.. Tôi đang ở trên cây số 9

từ Quảng Trị kè đến, vùng thôn Mai Đắng, xã Hải Lâm. Không thể dùng một chữ, một tinh từ, không thể nói, khóc, la, trước cảnh tượng trước mặt.. Chỉ có thể im lặng, chỉ có thể nghiên rãnh bẩm môi, dù rằng vỡ môi chảy máu tươi tay luống cuống, mắt mờ nhạt, mũi pháp phồng.. Không có thể biết gì về thân thể đang mò ra trước tàn khốc trước mặt, Trời ơi ! hình như có tiếng kêu mo hò dài ngược ở trong lòng ngực, trong cõi họng, nơi óc não. Hay chỉ là ảo giác của con người mất hết khả năng kiểm soát. Kiểm soát làm sao được ? Không ai kiềm chế được nhịp đập của trái tim, không ai ngăn cản cơn chớp liên hồi của đôi mắt, tay nỗi da gà, những sợi gân ở thái dương phồng lên đập xuống — Mệt, máu chảy ngúc ngác trăn trở lăn lóc khô khát khó nhọc trong những đường gân căng đến đứt chót.. Cũng không phải như thế — Tôi không biết, hoàn toàn không biết được gì của xác thân.

Tôi không còn là người đang sống, vì sống là sống cùng với người sống, thở không khí của người sống, chia sẻ vui buồn, đau đớn lo âu với người sống. Chung quanh tôi, trước mặt chỉ còn một hiện tượng, một không khí — Chết — Phải, chỉ có sự chết bao trùm vây cứng. Chỉ có nỗi chết đang phơi phới bừng bừng che kín không gian.

Đã sống trong cảnh chết của trận Đồng xoài năm 65, trận Bình Giả năm 64, đã nằm cùng, ngủ chung với xác chết qua một thời gian dài (nhưng bên cạnh nín lặng đau đớn của những cái chết này vẫn còn tiếng nói, tiếng động của người sống, dù là tiếng khóc vật vã, lời kêu lê thống thiết của những người mặc đồ tang lẩn lộn trên xác chết đã sinh thương mới) được kéo về sau 7 ngày tử trận. Những cảnh chết còn không khí người sống, tôi chịu được — Sự chịu đựng khổn mặt chỉ có chiến tranh mới dạy được cho người. Và mới gần đây, An Lộc với những ngôi mộ vô danh, mộ tập thể, những cái chết câm lặng đến



độ chót của đau đớn kinh hoàng, người cha trăm tính đi tìm từng cái chết, cánh tay của 5 đứa con vừa bị tan thây vì quả đạn đại pháo, nhưng, lại còn được một nắc chót. Bên cạnh người chết vẫn có người sống — Người sống dù chỉ với thể xác vô tri, di đứng chuyên dịch như thứ người cuồng bi thảm — Người điên buôn, điên lợn, điên cảm nín, điên ở trong, điên chạy ngược, thăm dãm, chịu nặng từng té bao thǎn kinh. Dù sao cũng là Người Sông. Ở An Lộc tôi còn thấy được loại người cuối đáy đau thương đó. An Lộc lại quá nhỏ, chỉ hơn mặt cây số vuông, cai chết cô đặc lại, bao cứng vào người nhanh và gọn như nhát dao ngọt. Cái đau đến chớp mắt, người chưa kịp chuẩn bị thì đã ngập hận vào trong... Tôi cũng chịu đựng nỗi, gồng mình mà chịu, chịu được như chiếc bóng căng phòng khí độc.

Ở đây, Giáp Hậu, Mai Đẳng, Hải Lâm thì khác hơn An Lộc mệt bắc, hơn trên một tầng tầng cao ngất chót vót, dài hơn An Lộc một chặng, dài hun hút mênh mông. Sự chết trên 7 cây số đường này là 7 cây số trời chêt, đất chêt, chêt trên mỗi hạt cát, chêt trên đầu ngọn lá, chêt vương vãi từng mảnh thịt, chêt từng cụm xương sống, đốt xương sườn, chêt lăn lóc đầu lâu, chêt rã rời

từng bàn tay của công den lửa... Nhiều quá 7 cây số hay 7000 thước, mỗi thước trung bình hai bộ xương tung toé, vậy tất cả là bao nhiêu ? Chỉ lây 1 con số trung bình vì có chiếc xe hỏng thập tự chồng bánh vỡ sườn đè lệ những bàn chân đèn thông ra & cửa đằng sau... Chiếc xe Honda gãy đôi, còn sót lại 4 đôi dép Nhật, người ở đâu ? không làm sao phân biệt được tay nầy, chân kia, đầu lâu người nọ... Chiếc xe công binh úi một đường dài, những xác chết, không, phải nói những bộ xương bị dồn cùng áo quần, vật dụng, chìm vào nhau nghe lốc cốc, xào xạc, đống rác người ủn ủn chuyên dịch, một thứ chất nhòn đèn đèn trơn ướt lấp lánh trên mặt nhựa — nhựa thịt người !!! Trời nắng, đồng trắng, con đường im lìm, động cơ chiếc xe úi đất — phải gọi xe úi người mới đúng — vang đẽo đều, hơi nắng bốc lên từng đường trên mặt nhựa, hơi nắng mùi... Vạn vật chết trong lòng ánh sáng. Ánh sáng có mùi người...

Tôi làm được gì ? bịt mũi, che mõm, nhưng tất cả vô ích, hơi chêt đọng trên da, chui vào Công binh vẫn từ từ cho xe úi «người», tôi vẫn lặng lẽ hút những hơi thuốc đắng. Nếu pháo nổ ở đây thêm hai xác người nữa thì có là bao ? Không, gì là nếu tôi và người lính công binh này chêt. Chẳng có nghĩa gì khi thêm hai đầu lâu mới, bốn cánh tay, 4 bàn chân và ít ruột gan rơi rớt dãm máu, văng trên mặt nhựa này... Đúng như thế vì những đầu kia, tay nọ ehắc cũng đã qua một lần rung động, cũng có qua một vết kỷ niệm, một đòn nồng nàn ước vọng, súng sướng và hạnh phúc. Böyle giờ còn gì nữa đâu trong chiếc sọ đèn nấu dinh chút thịt nhão nát và lộn tóc khô rỗi răm. Người đàn bà. Sinh vật đã một lần yêu quý, đã một lần thiên đàng rực sáng của tình yêu, là hạnh phúc mẫu nhiệm của người mẹ.. Còn gì đâu trong chiếc sọ nồng thối lăn lóc nọ ?.. Hết nơi chờ người, hết thật. Lọt vào 7 cây số này con người đã hoàn toàn tận diệt, sinh vật người



Linh Bạc không có khả năng tác chiến, họ chỉ có khả năng giết người. Chiếc T-54 chỉ huy này vừa ra khỏi chỗ ẩn thi bị chi đoàn CXITĐ 20 «rang» ngay. Viên chỉ huy deo đồng hồ Ponjot, đồng hồ hàng đầu của Khối CS (ảnh PNN)

Những cảnh chết tập thể của người Do Thái ở các trại tập trung gây nên niềm bàng hoàng xúc động vì người chứng kiến thấy được «xác người», xác chồng chồng lớp lớp có thứ tự, gọn ghẽ nguyên vẹn... 7 cây số đường chêt của Quảng trại không còn được quyền dùng danh từ xác chêt nữa, vì đây chêt tan xác, chêt tung toé, chêt vỡ bùng... Chết trên tất cả mọi cái chết. Không còn được «người chết» trên đoạn đường kinh khiếp tột độ của chốn quê hương thê thảm. Giáp Hậu, Hải Lâm... Tên nhó vào máu, sau cái chết ký ức cũng không thể phôi phai.. Đã dùng hết tất cả chữ nghĩa có trong đầu, nhưng chưa đủ, chắc rằng chưa thể đủ được, tôi điều tiết hết cả thân kinh để dồn nhận, ghi nhớ nhưng nhận không vừa, ghi không nỗi... Lòng bấy giờ cũng như giây đàn đã đứt, chỉ còn thoáng âm ba cứng đờ mờ hờ không kèm nỗi giữa nỗi chêt. Đau choáng váng, ngắt ngửi dặt dờ bởi thứ men chêt dày lên hùng hục như nắng sáng.

Pháo vẫn còn roi ở phía trái con đường, rơi từng ba quí một, từ vùng Tây Bắc đến, người lính Công binh vẫn từ từ cho xe úi «người», tôi vẫn lặng lẽ hút những hơi thuốc đắng. Nếu pháo nổ ở đây thêm hai xác người nữa thì có là bao ? Không, gì là nếu tôi và người lính công binh này chêt. Chẳng có nghĩa gì khi thêm hai đầu lâu mới, bốn cánh tay, 4 bàn chân và ít ruột gan rơi rớt dãm máu, văng trên mặt nhựa này... Đúng như thế vì những đầu kia, tay nọ ehắc cũng đã qua một lần rung động, cũng có qua một vết kỷ niệm, một đòn nồng nàn ước vọng, súng sướng và hạnh phúc. Böyle giờ còn gì nữa đâu trong chiếc sọ đèn nấu dinh chút thịt nhão nát và lộn tóc khô rỗi răm. Người đàn bà. Sinh vật đã một lần yêu quý, đã một lần thiên đàng rực sáng của tình yêu, là hạnh phúc mẫu nhiệm của người mẹ.. Còn gì đâu trong chiếc sọ nồng thối lăn lóc nọ ?.. Hết nơi chờ người, hết thật. Lọt vào 7 cây số này con người đã hoàn toàn tận diệt, sinh vật người

(Xem tiếp trang 48)

## MỘT VÒNG THẾ GIỚI



sau được sửa lại là duy trì áp lực quân sự ở Vịnh BV và thâu hỏi từ binh đồng thời với việc rút quân.

Cho tới nay thì tình hình có vẻ thuận lợi cho Nixon hơn là Mc Govern.

Đương kim tổng thống Mỹ được điểm tốt nhất như các thành quả ngoại giao của ông là hai chuyến công du qua Tân và qua Nga. Lập trường của ông về chiến tranh Việt Nam cũng được điểm tốt vì ông vẫn tiếp tục rút quân Mỹ ở đây và duy trì áp lực mạnh mẽ BV thà tu binh. Ông Nixon còn đưa lên chiến tranh VN sẽ kết thúc trước ngày 20-4-1973 là ngày Tổng Thống Mỹ nhận chức nhiệm kỳ mới.

Về chính sách quốc phòng, Mc Govern hứa sẽ tiết giảm ngân sách quốc phòng, 32 tỷ mỹ kim trong vòng 3 năm, giảm bớt quân số của Mỹ trên khắp thế giới và giảm bớt số vũ khí chiến lược. Ông hứa hẹn sẽ chuyển số tiền 32 tỷ này vào các chương trình xã hội cho người nghèo và cải thiện khung cảnh sinh sống.

Nhưng nhiều người chỉ trích Mc Govern vì sợ rằng khi nước Mỹ di theo con đường trên, Nga Sô sẽ trở thành bá chủ thế giới nhờ sức mạnh quân sự.

Trên các thủ đô khắp thế giới, người ta có cảm tưởng rằng Nixon đang thắng thế. Các chính phủ Tây Âu ủng hộ Nixon vì sợ Mc Govern làm suy giảm quân lực Mỹ đang bảo vệ Tây Âu. Tại Trung Đông, chính phủ Do thái nghiêm với Nixon vì ông này đã từng hét lồng giáp Do thái trước đây. Một bức hì họa mô tả, số máy bay phản lực Mỹ bán cho Do thái đã làm bà phủ tướng Golda Meir nghiêm với phía Nixon. Các nhà tư bản tại Phiệt Mỹ gốc Do thái sẽ chịu ảnh hưởng của khuynh hướng này.

Ngay cả các nước Nga và Tàu cũng nghiêm với phía Nixon, mỗ người đổi thoại qua thuộc yết hò.

Cả ở Saigon người ta cũng lại quen tin tưởng vào Nixon.



# THỜI SỰ TRONG NƯỚC

Những cuộc chạm súng pháo kích và đụng độ từ mức trung bình đến lè iè tiếp diễn trên 4 quân khu song song với các mặt trận chính Quảng Trị, Huế, An Lộc được xem là những điểm nóng còn hứa hẹn nhiều bất trắc. Dường như đây là chiến thuật quân sự căn bản hiện tại của Hà Nội nhằm dành ưu thế tối đa trong các cuộc thương thuyết gay go đang đi vào giai đoạn chót.

## An Lộc bắt đầu một làng mới

Cuộc viếng thăm gần đây của Tổng thống Thiệu tại thị xã An Lộc đánh dấu ngày giải vây hoàn toàn thị trấn bé nhỏ này sau hơn hai tháng công hãm nghiệt ngã của CSBV. Các chính đảng, đoàn thể tôn giáo cũng bắt đầu cuộc vận động dân chúng đóng góp vào việc tái thiết An Lộc đồ nát. Riêng Tướng Minh tòng chỉ huy mặt trận này và tướng Lê Văn Hưng người giữ vững An Lộc đã tỏ ra thận trọng hơn trước thực tế chiến trường tại đây. Hiện Cộng quân vẫn tiếp tục pháo kích vào thị xã với mức độ nhẹ và các cuộc chạm súng hàng ngày diễn ra ở phía Nam thành phố. Tuần qua trọng pháo của CSBV đã làm tướng Mỹ Tallman thiệt mạng. Đến lúc này, theo tướng Lê Văn Hưng, Cộng quân chưa từ bỏ ý định đánh chiếm An Lộc nhưng họ không còn thực hiện được tham vọng ấy nữa.

Bằng chứng là theo lời ông số lượng đạn pháo kích của địch từ sáu, bảy ngàn quả một ngày trước kia này đã tụt xuống còn 5,3 quả. Tướng Minh cho biết thêm: sự thất bại và tan rã của các sư đoàn CSBV tham chiến tại Bình Long An Lộc nặng nề đến độ nếu họ muốn mở lại cuộc tấn công tương tự thì phải mất từ hai đến, 4 năm mới hồi phục. Mặt khác, ông ghi nhận hiện hai công trường 7 và 9 CSBV vẫn bám sát và cố thủ tại các chốt chính trên trực lô dẫn vào An Lộc song con số nguy kịch đã qua rồi. Các binh sĩ thuộc Sư đoàn 5 từng phả



Một cảnh hoang tàn tại tỉnh lỵ An Lộc (ảnh Nguyễn Tiến)

vòng vây của CSBV nhằm vào An Lộc đã rời nơi đây về hậu cứ Lai Khê. Sư đoàn 18 đến thay thế đang nỗ lực nối rộng vòng đai ra xa quanh thị xã và sẵn sàng ở chờ. Trận chiến An Lộc, theo tướng Minh, sẽ là 1 làng mới trong những ngày tới

## Cộng quân cố thủ trong cố thành Quảng Trị

Sau 2 tuần phát động cuộc phản công tái chiếm Quảng Trị đơn vị hành quân đang tiến hành đến cù thành, mục tiêu sau cùng, chiếm được cù thành sẽ kiểm soát được hoàn toàn thị xã Quảng Trị và mới thực sự chiến thắng. Các cấp chỉ huy VN tại mặt trận cực bắc và các cố vấn đồng minh

đồng ý về điểm này, nhưng hiện cù thành còn trong tay CSBV. Nguồn tin quân sự thông thạo từ Huế cho hay hiện một số binh sĩ VNCH đã có mặt trong thị xã. Các đơn vị TQLC đang chặn đánh quân CSBV từ bên ngoài cố gắng giao tiếp với tàn quân còn cố thủ ở trong để bảo vệ chocánh quân Dù thọc sâu mũi tiến công lên mạn cực bắc. Cấp chỉ huy mặt trận hy vọng sẽ kiểm soát được hoàn toàn Quảng Trị trong vài ngày tới, bằng một giá khá đắt. Theo các phân tích gia ngoại quốc, hiện còn khoảng 2000 cộng quân trong thị xã, cùng 1 quân số cao hơn nữa nằm ở phía Bắc và Nam thành phố. Các binh sĩ CSBV tại đây



Một chiến xa VNCH yểm trợ cánh quân Dù tái chiếm QT đang vượt qua pháo lượng đã bị gãy đổ tại nhà thờ Lạng Thượng.

được lệnh từ thủ và họ còn đưa dữ trữ lương thực, vũ khí để cầm cự trong 7 tháng. Một cố vấn Mỹ cho biết thêm rằng cộng quân đã đào những hệ thống công sự chiến đấu hết sức kiên cố, đến nỗi đạn đại bác 155 ly và bom 500 cân Anh ném rơi ngay vị trí cũng chỉ làm cán binh ăn năn bên trong hơi choáng váng thui.

Sức chống cự mạnh mẽ và đột ngột của CSBV trong tuần lễ qua đã tri hoãn tốc độ tiến quân của các đơn vị hành quân VNCH. Được biết trước đó, binh sĩ Nam Việt đã vào sát chân cù thành nhưng ngay sau đó phải tạm rút ra ngoài vì trọng pháo dày đặc của địch. Bộ binh đã nhờ súng nòng đặt trên chiến hạm Mỹ đậu ngoài khơi Quảng Trị, các phi vụ của B52 dàn mềm các vị trí kháng cự của Cộng quân. Sau đó các phi xuất chiến thuật phải dùng đèn bom Smart do tia laser điều khiển tấn công các cù diêm kiềm yếu; một quả bom Smart nặng 1000 cân Anh đã phá tung bức tường dày của cù thành Quảng Trị

mở đường cho quân Dù vào. Ban tôi các đơn vị VNCH mở những cuộc đột kích nhằm bung rộng sự kiểm soát bên trong thị xã và cuộc phản công tái chiếm QT đang đạt nhiều thành quả song còn nhiều gay go.

## Tái chiếm hòa cù Checkmate

Nhằm làm giảm khả năng hành quân của VNCH tại mặt trận Quảng Trị, Cộng quân đã nhiều lần mở các cuộc tấn công vào các vị trí quanh cù đô Huế. Tuần trước các đơn vị phòng ngự Nam Việt di tản khỏi hỏa cù Checkmate, tiền đồn chiến lược của chính phủ án ngữ con đường xâm nhập chính của địch quân từ mạn tây vào cù đô Huế. tuần qua, lực lượng VNCH đã tái chiếm được Checkmate sau những cuộc giao tranh đẫm máu. Bên trong thành phố Huế, dân lành nạn đã quay về đồng đảo và sinh hoạt trở lại bình thường. Cộng quân cố duy trì sự có mặt của họ bằng các cuộc pháo kích nhẹ vào phi trường, khu đóng dân

cư. Theo ước lượng của các sĩ quan đồng minh, lối 3 sứ đoàn CSBV gồm chừng 30.000 người được tiếp tế lương thực và súng đạn đều đặn đang lẩn quất quanh cù đô và áp lực nặng nhất nhắm về phía Tây Nam.

## Ngưng bắn da beo. ám ảnh

Người ta e ngại lối trải quân rộng trên nhiều mặt trận của CSBV có thể giúp chúng bắt ngờ đánh được nhiều vùng kiểm soát trong trường hợp xay đến giải pháp ngưng bắn da beo. Từ mối lo ngại đó, TT Thiệu đã cho phát động chiến dịch tái chiếm vùng đất tạm rút. Song song với hành động quân sự, các hệ thống truyền thanh truyền hình và mới đây phát ngôn nhân chính phủ VN đã tuyên bố Saigon giữ vững lập trường bốn không; bác bỏ giải pháp chính phủ 3 phe, không chấp nhận ngưng bắn da beo và đòi CSBV rút hết về Bắc như một điều kiện tiên khởi cho giàn xếp chiến cuộc Việt nam.



Chiến tuyến Trường Sơn, tại một hỏa cứ trên nòng dài bảo vệ cù đô (ảnh Ngũ Thành)

# HÒA BÌNH ĐANG HÈ MỎ?

Báo chí và các lãnh tụ thế giới, dù đồng thuận đồng ý rằng lò lửa VN đang trên đà tàn lui sau khi các siêu cường đã đạt đến những thỏa thuận cũ, bắn trong vùng Đông Nam Á, Bắc Việt dù khát máu đến đâu chẳng nữa cũng khó kéo dài sự giao tranh chót vót thảm tại Đông Dương khi Nga Sô Lãnh Trung Cộng muốn họ đi đến dàn xếp nhất thiết Hà Nội lúc này đang rơi vào vòng tranh chấp giữa các lãnh tụ cao cấp về đường lối chi tạo chiến tranh.

## Ba Lê tái nhom với thực đơn cũ

Sau 10 tuần đàm phán do 2 phái đoàn đồng minh tay chay để phản đối CSBV tung quân vượt tuyến xâm lăng Nam Việt, tuần qua hòa hội Ba Lê đã mở lại phiên họp thứ 150 với sự tham dự đầy đủ của 4 trưởng phái đoàn. Các phe đều xác nhận sẵn sàng thảo luận nghiêm chỉnh 1 cuộc dàn xếp chính trị cho cuộc chiến, nhưng các đề nghị của họ đưa ra không có điểm mới mè.

Nói chung phiên họp này vẫn chưa thông qua được bất đồng chính yếu về diễn tiến giải quyết chiến tranh VN, theo đó HK đòi ngưng bắn trước rồi tiếp đến giải pháp chính trị và điểm sau này có thể là 2 miền VN dàn xếp với nhau. Ngược lại CS đòi giải quyết cùng một lúc cả vấn đề chính trị lẫn quân sự.

Mỗi ngày trước khi trở lại hòa đàm Ba Lê, một nguồn tin tây phương từ Bắc Kinh loan báo có thể tại phiên nhom 150, Hoa Kỳ sẽ đưa ra 1 nhượng bộ có ý nghĩa liên hệ đến sự ủng hộ TT Thiệu. Ngày sau đó Bộ Ngoại Giao Mỹ đã bác bỏ tin này và nhấn mạnh rằng đề nghị ngày 8/5 hiện vẫn còn giá trị. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi VN trong vòng 4 tháng sau khi cộng sản chấp nhận ngưng bắn ở Đông Dương và trả tự do cho tù binh Mỹ.

Phiên thảo luận công khai thứ 150 không cho thấy một tiến bộ

nào, nhưng người ta hy vọng sẽ có những biến chuyen đáng kể qua con đường mặt đất. Lê Đức Tho, cố vấn đặc biệt của phái đoàn CSBV tại hội đàm Ba Lê và là nhân vật cao cấp nhất của Hà Nội từng mật nghị với Kissinger đang trên đường sang Ba Lê. Dọc cuộc hành trình, ông đã ghé qua Bản Kinh và hiện đang có mặt tại Mạc Tư Khoa. Có lẽ ông sẽ đến Ba Lê trước khi khai diễn phiên nhom 151 sắp tới. Được biết kinh nghiệm giao tiếp của Kissinger với CQBV cho hay Tho hiện là người duy nhất đủ thẩm quyền thay mặt Hà Nội trong các cuộc thương thuyết tại Ba Lê.

## Mc Govern sẽ bán ánh Nam Việt?

Tuần qua McGovern đã được đại hội toàn quốc đảng Dân chủ chính thức đề cử làm ứng cử viên của đảng đối đầu với liên danh đảng Cộng Hòa do Nixon cầm đầu. Eagleton đứng phó cho Govern cũng là một nghị sĩ bồ câu chuyên đòi cắt giảm chi phí quốc phòng, rút bớt quyền hạn điều khiển chiến tranh của tổng thống Mỹ và phản đối kỳ cúng chiến tranh VN.

Ngay sau khi đắc thắng, Govern đã ra tuyên cáo tái xác nhận chương trình giải quyết chiến tranh VN và Đông Dương gồm 3 điểm chính:

1) Định chỉ tuc khắc và vô điều kiện moi phi vụ oanh tạc của Mỹ ở Đông Dương.

2) Vô điều kiện rút hết quân bộ chiến Mỹ ra khỏi Đông Dương trong vòng 90 ngày.

3) Vô điều kiện cắt đứt hết mọi viện trợ quân sự cho Saigon.

Với 3 điểm trên, Govern hy vọng sẽ lấy lại tề binh Mỹ khỏi tay Hà Nội trong thời gian ngắn. Nhưng liệu Govern sẽ đắc cử để thực hiện lời giải kết và luân của ông ta tại Đông Dương chăng? Hà Nội đang ôm ấp tin tưởng này, song các lãnh tụ Nga Hoa

## Bắc Việt chịu cô đơn

Trong việc theo đuổi chiến tranh và thích ứng thái độ tại bàn thương thuyết Hà Nội đã phải cân nhắc một số yếu tố khác với lá bài Mc Govern.

Những tồn thất nặng nề trên các mặt trận ở cả 2 miền vi tuyến 17 đường như đang gây bất đồng sâu sắc giữa các lãnh tụ cao cấp Hà Nội về việc điều hành chiến tranh. Cuộc tổng tấn công hồi Tết Mậu Thân năm 68 đã phải trả giá quá đắt. Ngày nay cuộc xâm lăng vượt tuyến của tướng Giáp khai diễn từ đầu tháng 4 năm nay đang thoái bộ. Các phân tích gia quốc tế cho rằng phần lớn các mục tiêu của cuộc tấn công này đã bất thành. Quảng Trị, thành phố duy nhất của Nam Việt bị cộng quân chiếm đóng nay đang dần dần trở lại dưới sự kiểm soát của chính phủ VNCH.

Ngoài ra Bắc Việt còn phải gánh chịu những tồn thất không lồ. Tại miền Bắc phi cơ Mỹ tiếp tục tàn phá các cơ sở hạ tầng kỹ nghệ, giao thông thương mại.

Tuy nhiên trước các hành vi chiến tranh của HK, cả Nga sô Lãnh Trung Cộng đã dành cho Hà Nội sự ủng hộ bằng tuyên truyền hơn là sự đáp ứng cụ thể. Chính sách cứng rắn của Hà Nội càng cộn đòn hơn trước không khí hòa giải của các siêu cường trong vùng và trước gương hòa giải của Nam Bắc Hàn đang mưu tìm sự thống nhất.

## VŨ VIỆT

## LÝ ĐẠI NGUYỄN

### HÒA BÌNH VIỆT NAM LÀ CHÌA KHÓA CỦA SỰ ÔN ĐỊNH Á CHÂU

Ngày 13-7 cuộc hòa hội Ba Lê về Việt Nam được tái nhom. Khác với các lần nhom họp trước lần này tất cả dư luận thế giới đều cho rằng: không khí đã rất thuận lợi để cho cuộc giải chiến tại VN có cơ thành tựu. Những mâu thuẫn giữa các cường quốc trong vấn đề Việt Nam đã được giàn xếp ổn thỏa. Ba nước Mỹ, Nga, Tàu đã không còn theo đuổi chủ trương khai thác chiến tranh Việt Nam để triệt hạ ảnh hưởng của nhau nữa.

Trái lại họ còn thấy rằng chiến tranh Việt Nam là một sự vướng chán vướng tay họ trong chủ trương sống chung hòa bình. Có lẽ Tàu từ trước tới nay vốn nổi danh là một nước hiếu chiến, bây giờ đã thay đổi hẳn quai. Niệm mong muôn sớm chấm dứt chiến tranh Việt Nam hơn ai hết. Cảnh Mao Trạch Đông đã phải lên tiếng một cách sot ruột rằng: Chiến tranh Việt Nam là một sự cản trở cho hòa bình Á Châu.

Chính vì vậy, mà Mỹ Tàu đã ráo riết thúc đẩy Hán Quốc sớm định rõ tiêu chuẩn và phương thức thống nhất hai miền bằng đường lối Hòa bình. Thực ra, hiện nay Hoa lục muốn được yên thân phát triển và có dấu tham vọng quốc tế của họ, nơi cửa miệng các nhà lãnh đạo Tàu khi tuyên bố với chính giới và báo chí Quốc tế đều nhấn mạnh rằng Tàu chỉ là một nước bình thường, không bê là một siêu cường nguyên tử như dư luận thường gán cho.

Ở điểm này, có thể chủ trương của Tàu là quyết định trong thế yếu để hy vọng lầu đao các Quốc gia nhược tiểu trong công cuộc vận động để kháng lại với các siêu cường trong tương lai. Nhưng trong hiện tại thì Tàu thực tâm muốn thoát ra ngoài sự dùng chiến tranh nhược tiểu để bao vây Tàu của Nga Mỹ.

Cuộc chiến tranh Việt Nam là một bằng chứng cụ thể là Nga Mỹ đã bao vây Tàu sát nút, khiến Tàu từ bỏ tạo đà tam lực lượng quốc tế để phải đi thẳng với Mỹ. Mỹ đã được với Tàu rồi thì cuộc chiến Việt nam trở thành thừa. Đối với Tàu đã trở thành hiểm họa. Bởi thế không phải bây giờ mà ngay từ khi Nixon tới Bắc Kinh, Tàu đã muốn Mỹ mau mau kết thúc cuộc chiến tại Việt nam.

Dù Mỹ Tàu đã muốn kết thúc chiến tranh Việt nam, nhưng không sao qua được mặt Nga, thế nên Nixon phải làm vừa lòng Nga rồi mới đi đến việc tạo lập hòa bình Việt nam. Công việc này Nixon đã hoàn tất sau chuyến viếng thăm Mạc Tư Khoa. Vấn đề còn lại là phải làm cho Bắc Việt chấp nhận ngưng bắn mà không mất mặt bắt cứ phe làm chiến nào.

Sau chuyến viếng thăm Hà Nội một cách âm thầm của Chủ tịch nhà nước Nga Podgorny, và chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Kissinger. Tổng Thống Mỹ Nixon đã long trọng tuyên bố hòa hội Ba Lê về Việt Nam tái nhom vào ngày 13-7. Ông không quên thêm rằng chắc chắn Hà Nội sẽ thỏa thuận đến họp đúng ngày.

Càng gần ngày họp, Mỹ càng ráo riết vận động dư luận quốc tế chú mục tới cuộc tái tục hòa hội. và hầu như là nêu phe nào ngoan cố không chịu nghiêm chỉnh thương thuyết thì phe đó là kẻ thù của Hòa bình Á Châu. Về phần Mỹ, Mỹ đã làm đủ cách hy sinh rất nhiều để che mục tiêu hòa bình Việt Nam sớm thành tựu.

Trong khi đó thì BV đã thất thế hồn trên chiến trường Miền Nam. Những cuộc tấn công quy mô vào Nam của BV đang trên đà thua đậm, Lãnh thổ Miền Bắc bị phong tỏa và oanh kích nặng nề như chưa từng thấy. Thế thương thuyết củ Miền Nam đã vượt hẳn lên trên thế của Bắc Việt.

Dù ngoan cố tới mấy thì BV cũng nhận thấy rằng họ đang bị cô lập khắp mặt, nếu họ không thương thuyết nghiêm chỉnh thì sự sụp đổ của họ ngày càng đến gần bất thuốc chữa. Chính vì vậy mà Xuân thủy khi tới Ba Lê đã phải xác định rằng: BV vẫn giữ vững lập trường 7 điểm, nhưng sẽ cứu xét tất cả những đề nghị của Mỹ Việt.

Chủ tâm của Mỹ lần này trở lại hòa đàm là muốn buộc BV phải thương thuyết ngừng bắn trước rồi liền sau đó nói chuyện trực tiếp với Nam Việt về một giải pháp chính trị cho VN. Bắc Việt hiện nay ở thế kẹt, nếu như trước kia thì họ dám chấp nhận ngừng bắn để BV thoát khỏi cảnh bị tàn phá rồi tiếp tục theo đuổi cuộc chiến đòn cùi bắp giải phóng miền Nam. Nhưng nay họ đã bị cô lập khắp mặt. Tàu cũng không còn sợ sắng theo đuổi một cuộc chiến lâu dài nữa dù đó là chủ thuyết cơ bản của Tàu. Tàu muốn có hòa bình tại Việt nam để Nga Mỹ khôi phục vỗ tạo chiến để uy hiếp Tàu tại Á Châu.

Chính vì những lý do đó mà BV phải liên kết sự kiện ngừng bắn quân sự thuần túy vào với giải pháp chính trị cho VN, trong đó còn có thể là những nguyên tắc cảo bản để thống nhất đất nước nữa. Rõ ràng là chiến tranh đã lỗi thời. Giờ đây là giai đoạn hơn thua nhau về sự phát triển sức mạnh trong thiêng binh. Khi BV chấp nhận đấu tranh Hòa bình có nghĩa là họ đã có hẳn một kế hoạch đại quy mô rồi. Vậy Miền Nam Quốc gia đã có những gì làm vốn liếng khi phải đương đầu với cuộc đấu tranh đó? Câu hỏi đó đang xoay vào óc chúng ta. Phải gấp lên không thì hỏi không kịp. Chúng ta đã trách cha anh minh hời 45 thì đừng để con em mình phải trách minh năm 72 nữa.



## Nhìn về những quốc gia bị chia đôi...

Người viết NGŨ TỬ TÙ

**VIỆT NAM** của chúng ta không phải là nước bị chia cắt duy nhất trên thế giới. VN cũng không phải là nước bị chia cắt đầu tiên. Đúng ra VN là nước bị chia cắt chậm nhất trong số những quốc gia bị chia cắt. Do đó, sự giải quyết được ôn hòa tình trạng chia cắt này của VN chắc chắn cũng phải đến muộn hơn những quốc gia kia.

Sau đại chiến Thế Giới Thứ Hai tức năm 1945, có hai quốc gia lập tức bị chia cắt. Đó là Đức Quốc và Cao Ly, hoặc Triều Tiên, Đức Quốc bị chia đôi là hậu quả tất nhiên của nước này sau khi người Đức theo lãnh tụ của họ là Hitler và chủ nghĩa Đức Quốc Xã gãy chiến tranh xâm lược làm chát khong biệt bao nhiêu triệu người trên thế giới. Còn Cao Ly chỉ là nạn nhân.

Cao Ly thời đó nguyên là quốc gia bị Nhật Bản cai trị. Nhật Bản thua trận, mất luôn Cao Ly. Vì có quan đội Nhật đóng trên đất Cao Ly nên khi Nhật đầu hàng, Cao Ly được chia làm hai khu vực: Bắc Cao Ly được giao cho Nga Sô sang giải giới quân Nhật, miền Nam Cao Ly, từ vĩ tuyến 38 trở xuống được giao cho quân Đại Hoa Kỳ vào giải giới quân Nhật. Từ đó quốc gia này trở thành 2 miền với 2 chế độ thù nghịch nhau đối với nhau, gây chiến với nhau. Cho đến bây giờ.

Chúng ta hãy nhìn sang trường hợp bị chia cắt của Cao Ly.

### Bắc Hàn, Nam Hàn

**BẮC HÀN:** Có danh xưng chính thức là Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên, đất rộng 46.540 dặm vuông.

Dân số theo thống kê năm 1968 là 13 triệu người. Thủ đô Bình Nhưỡng có 653.100 người. Quốc kỳ: cờ đỏ viền xanh ở trên dưới, ở giữa về phía trái có hình ngôi sao 5 góc nằm trong một vòng tròn trang. Tiền tệ: đồng Won, trị giá 83 cents của đó là Hoa Kỳ. Quân số: 340.000 người.

Địa thế: Bắc Hàn sát với Trung Hoa về phía Bắc, sát với Liên Bang Sô Viết về phía Đông Bắc, phía Nam giáp Nam Hàn, phía đông có biển Nhật Bản, phía Tây có Hoang Hải. Bắc Hàn nhiều núi cao, khí hậu lạnh, tuyết nhiều và ít đất đai cây cối như Nam Hàn.

**NAM HÀN:** Danh xưng chính thức là Đại Hàn, hoặc Republic of Korea. Đất rộng 38.004 dặm vuông. Dân số theo thống kê năm 1968 là 30.700.000 người. Thủ đô Hán. Thành phố Seoul, gồm 3.805.261 người. Hồi cảng Phú Sơn, từ Pusan, có 1 triệu 429.726 người. Quốc Kỳ: cờ nền trắng mang hình âm dương tròn, trên đó, dưới xanh ở giữa, chung quanh hình âm dương có 4 quẻ dịch. Tiền tệ: đồng Won, trị giá 0.39 cents của đó là Hoa Kỳ. Quân số: 610.000 người.

Theo truyền thuyết, quốc gia Triều Tiên đã có từ 4.300 năm nay. Con số này cũng gần bằng con số «4.000 năm văn hiến» của chúng ta vậy. Nhưng lịch sử của họ có ghi chép được lâu đời hơn Việt Nam nhiều. Từ 1.200 năm trước Jesus Christ, họ đã có sứ. Trong khoảng 10 thế kỷ đầu theo Tây lịch, họ cũng bị Trung Hoa đô hộ, xâm chiếm, cai trị trong nhiều năm không khác gì Việt Nam.

Vì vừa ở gần Trung Hoa, vừa ở gần Nhật Bản, nước Triều Tiên

thường bị Trung Hoa và Nhật tranh giành. Trong nhiều thế kỷ họ thuộc Trung Hoa, họ vẫn bị những đoàn hải tặc Nhật tới cướp phá. Năm 1637, Triều Tiên bị nhà Mãn Thanh sau khi chiếm hết nước Tàu, đem quân sang chiếm đất và cai trị. Nhưng khi nhà Mãn Thanh suy yếu, Nhật Bản lại chiếm có mạnh tới đất Triều Tiên. Năm 1876 nước Nhật ép buộc những quân thù của nhà Mãn Thanh tới cai trị Triều Tiên phải mở cửa biển xứ này cho tàu Nhật ra vào buôn bán. Năm 1895, vì những rắc rối xảy ra ở đây, hải đội Nhật sang tấn công Triều Tiên và đánh thắng quân Mãn Thanh, chiếm lấy Triều Tiên. Nước Nga dưới thời Nga Hoàng cũng nhõm nhỏ Triều Tiên. Năm 1910, Nhật Bản chính thức coi Triều Tiên là thuộc địa.

Nhưng người Triều Tiên không chịu sự thống trị của Đế Quốc Nhật. Năm 1919, nhà cách mạng Sygman RHEE tức Lý Thừa Văn thành lập chính phủ Triều Tiên lưu vong ở Thượng Hải. Vào những ngày cuối trận Thế Chiến thứ hai khi bên Âu Châu, Đức Quốc xã đã đầu hàng và ở Á Châu, quân Nhật lâm vào thế cùng, lực kiệt, chính phủ lưu vong Lý Thừa Văn tuyên chiến với Nhật. Bốn ngày sau, Hồng quân Nga tiến vào đất Triều Tiên từ miền Bắc. Một tháng sau quân Hoa Kỳ mới đổ bộ lên miền Nam Triều Tiên.

Thoạt đầu, hai nước thắng trận là Nga và Mỹ chỉ thỏa thuận chia đôi Triều Tiên ở Vĩ tuyến 38 với mục đích hành chính thuận tiện. Nhưng ngay sau đó mỗi bên đều lập chính phủ riêng và sự thỏa

thuận để thống nhất 2 miền này trở thành khó khăn. Kim Nhật thành trở thành Chủ tịch Chính phủ Bắc Hàn theo cộng sản, Lý Thừa Văn trở thành Tổng Thống Nam Hàn với sự ủng hộ của HK.

### Chiến tranh Triều Tiên

Ngày 25 tháng 6 năm 1950, quân đội Bắc Hàn vượt vĩ tuyến tấn công xuống miền Nam. Chiến tranh xảy ra, Hoa Kỳ cùng 16 quốc gia khác trong Liên Hiệp Quốc gửi Quân đội tới chiến đấu giúp Nam Hàn. Tới năm 1951, Chí Nguyễn quân Trung Cộng tràn qua sông Áp Lục đánh xuống giúp Bắc Hàn. Tới tháng 6 năm 1953, đôi bên ngừng bắn, quân bên nào rút về bên đó, vĩ tuyến 38 cũ vẫn được giữ. Cho tới bây giờ.

Nhìn sang Triều Tiên, ta thấy trường hợp bị chia cắt của họ có nhiều điểm giống với nước ta. Nếu nhớ rằng năm 1945, khi Nhật Bản bại trận quân đội Nhật cũng có đóng trên nước ta, và miền Bắc Việt được trao cho quân đội Trung Hoa sang giải giới quân Nhật, việc giải giới quân Nhật ở miền Nam VN được trao cho quân đội Anh. Quân Anh cho quân Pháp theo chúa trả lại miền Nam VN tài lập chủ quyền của Pháp, rồi ở miền Bắc, quân đội Trung Hoa do tướng Lu Han chỉ huy cũng rút đi. Chính phủ VN để cho quân Pháp trả lại Bắc Việt cho đến ngày xảy ra trận chiến tranh Việt Pháp kéo dài trong 8 năm.

Trong 4 năm chiến tranh Nam Bắc Hàn, sự thiệt hại và đau khổ của người dân Triều Tiên không phải nhỏ. Có thời quân Nam Hàn đã phải rút về còn vón vẹn cõi hai cảng Phú Sơn, có thời quân Đồng Minh đánh vào tận Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Hàn. Nhưng so sánh với VN, họ vẫn còn sung sướng hơn nhiều. Họ chỉ chịu đựng chiến tranh có 4 năm trong khi chúng ta đã phải chịu 8 năm đánh Pháp và hơn 10 năm đánh nhau thật dữ dội, tàn khốc.

Từ 1951 tới nay tức là đã 18 năm, dân hai miền Triều Tiên được hưởng hòa bình, tuy họ vẫn còn thời gian gay cấn ở biên giới nhưng đó chỉ là những vụ đụng độ nhỏ không đáng kể. Tháng 6 năm

nay 1972, đại biểu 2 miền đã gặp nhau bàn chuyện qua lại, trao đổi thư từ từ là hiệp thương. Vấn đề thống nhất đất nước của họ cũng vẫn còn xa vời nhưng chế độ hai miền đã đi đến chỗ không còn thù ghét nhau ra mặt nữa. Có thể trong 10 năm nữa họ lại đánh giết nhau, lại một mất một còn. Nhưng hiện giờ, so sánh với chúng ta, dân Triều Tiên sung sướng hơn ta gấp bội.

### Đức quốc

**ĐÔNG ĐỨC:** danh xưng là Dân Chủ Cộng Hòa Đức Quốc, đất rộng 41.816 dặm vuông. Dân số theo thống kê năm 1968 là 17 triệu người. Quốc kỳ: 3 màu đen, đỏ, vàng với một dấu hiệu ở giữa. Tiền tệ: đồng Mark, trị giá 45 cents của đồng đô la Hoa Kỳ.

Miền Bắc của Đông Đức là biển Baltic, miền đông là Ba Lan, miền tây là Tây Đức và miền Nam là Tiệp Khắc. Quân số: 85.000 quân chính quy, 70.000 cảnh binh biên phòng, 250.000 công nhân vũ trang.

**TÂY ĐỨC:** danh xưng là Cộng Hòa Liên Bang Đức Quốc, đất rộng 97.088 dặm vuông, dân số theo thống kê năm 1968 là 60.300.000 người. Quốc kỳ: ba màu xanh, đỏ, vàng, cờ là ba phần nằm trên nhau. Tiền tệ: đồng Mark, trị giá 25 cents của đồng đô la Hoa Kỳ. Quân số: 460.000 người.

Đức Quốc là nước bị chia cắt rõ nhất, vì thủ đô Bá Linh cũng bị chia làm đôi, Đông Bá Linh thuộc quyền quản trị của chính phủ Đông Đức, Tây Bá Linh là thuộc quyền chính phủ Tây Đức, mặc dù Bá Linh nằm gọn trong lãnh thổ Đông Đức, muốn ra vào Tây Bá Linh người Đức phải đi qua đất Đông Đức.

Qua đất đai và dân số, ta thấy Tây Đức mạnh gấp bội Đông Đức. Đông Đức theo Cộng sản, chỉ có chưa đầy 17 triệu người, trong lúc Tây Đức, theo khối tư do có tới 60 triệu người. Dân Đức lại có trình độ hiểu biết cao, chủ nghĩa Cộng sản không thể quyến rũ nổi họ. Số dân đãt ỏi của Đông Đức cứ tiếp tục bỏ sang sống ở Tây Đức làm cho chính phủ Ulbricht của Đông Đức phải cho xây cả một bức tường dài ngàn cách hai miền Đông và Tây Bá Linh để ngăn dân

bỏ đi. Bức tường này chứng tỏ sự yếu kém và mất lòng dân của chế độ cộng sản ở Đức Quốc.

### Đức Quốc hậu chiến, 1 «Economic Unit»

Trong những ngày tàn của cuộc thế chiến thứ 2, khi Đức Quốc Xã kiệt quệ sập bại, số phận Đức Quốc hậu chiến đã được coi là đại diện đồng minh bần tối ở Hội Nghị Postdam. Ba quốc gia có quân đánh vào nước Đức là Hoa Kỳ, Nga Sô và Anh Quốc, với ba nhà lãnh đạo là TT Truman, HK, Chủ tịch Satline, Nga Sô, và Thủ tướng Churchill, Anh Quốc, họp ở Postdam thỏa thuận với nhau một cách mờ mịt rằng Đức Quốc hậu chiến sẽ được coi là một «đơn vị kinh tế» — nguyên văn «economic unit» — và một sách lược tái thiết xứ này sẽ được bàn sau. Khi các cánh quân đồng minh thi nhau tiến vào nước Đức, họ cũng chỉ chia nước Đức ra thành từng phần để tiện việc hành chính. Không ngờ rồi chia luôn cho đến nay.

Năm 1948, đại diện Nga Sô trong Liên Ủy Ban đồng minh kiểm soát Đức Quốc bước ra khỏi phòng họp của Liên Ủy Ban để phản đối về chính sách mà LUB này định áp dụng cho Đức Quốc. Ngay sau đó Nga Sô thực hiện một cuộc phong tỏa Tây Bá Linh, ngăn cấm tất cả mọi sự xuất nhập bằng đường bộ vào Tây Bá Linh với ý định bóp chết khu này. Nga Sô hy vọng trước những khó khăn qua lớn về tiếp tế cho dân Tây Bá Linh, đồng minh sẽ phải trả khu này cho Đông Đức. Nhưng đồng minh, nói đúng hơn là Hoa Kỳ, nhất định giữ Tây Bá Linh. Hoa Kỳ lập cầu không vận, dùng phi cơ tiếp tế cho dân Tây Bá Linh. Cuộc phong tỏa kéo dài II tháng. Khi thấy không công hiệu, Nga Sô tự ý bỏ phong tỏa.

Tháng 6 năm 1953, ở Đông Đức có cuộc nổi dậy của dân chúng chống lại chế độ cộng sản. Hồng Quân Nga dùng vũ lực dẹp tan cuộc nổi dậy này. Nhưng điều đáng nói là kể từ sau khi bị chia cắt, dân chúng hai miền nước Đức chưa bao giờ là thù nghịch của nhau, hai quân đội đa số chỉ là cảnh bị của hai

(XEM TIẾP TRANG 58)

Nhà văn hào Nga Sô hiện đại, Solzhenytsin đã bị tù đầy gần 10 năm trong các trại tập trung và lao động cưỡng bách dưới thời Stalin.

Theo các bản tiêu sử của ông thì Solzhenytsin bị tù vì một lá thư ông viết cho một người bạn. Trong lá thư đó Solzhenytsin gọi Stalin là lão già ở Moscow. Dưới chế độ độc tài Stalin, lời nói đó trở thành một trọng tội không khác gì tội phạm hủy trong các chế độ quân chủ ở Á Đông.

Khi mẫn tú, Solzhenytsin viết tiểu thuyết, và ông mới được trao tặng giải Nobel vào năm ngoái.

Tuần rồi tôi được đọc một cuốn tiểu thuyết của Solzhenytsin, cuốn *The First Circle* – Vòng ngục thứ nhất – bản dịch ra tiếng Anh.

Mới đọc năm chục trang đầu, tôi đã thấy Solzhenytsin chơi khăm, trả thù một cách tinh tế nhí nhố độc tài đã bỏ tù mình.

Trước kia chế độ Stalin bỏ tù ông vì tội gọi lão là Lão già. Nay, trong cuốn tiểu thuyết này, mỗi lần nhắc đến Stalin ông lại dùng một từ ngữ thật văn hoa chép nguyên văn những chữ mà bộ máy tuyên truyền của Stalin vẫn xung tung «Lão già» đó. Câu chuyện vòng ngục thứ nhất xảy ra năm 1949 dưới thời Stalin. Nhân vật là những kỹ sư, khoa học gia tài ba bị tù vì đã thử tội, được giam ở trại Mavrin, một trại giam đặc biệt, để nghiên cứu, thí nghiệm cho các chương trình của nhà nước. Tác giả dùng hình ảnh «Vòng ngục thứ nhất» mô phỏng theo một môi trường của thi hào Ý Dante, trong đó các nhà thông thái khi xuống địa ngục đều được giam chung vào vòng ngục thứ nhất.

Trong tiểu thuyết, Solzhenytsin đã nói về Stalin bằng dạng văn như vậy: «tháng giêng năm 1948 có người đề nghị với Cha Già của các dân tộc Đông Phương và Tây Phương (viết hoa) ý tưởng chế tạo một điện thoại bí mật cho ông dùng riêng...»

... «Vì ngón tay chò, móng tay vàng ố vì chất nicotine, Cha Già của các dân tộc chỉ lên tẩm ban đầm...»

...Có lần nhà Lãnh tụ của Tất Cả Nhân Loại Tiền Bộ nói chuyện với tỉnh Yenan và khó chịu vì máy điện thoại có lúc rít lên có lúc không nghe thấy gì. Ngài gọi Beria (rùm Công Án Nga) hỏi bằng thô ngữ Georgian: «Beria! Ông đặt thẳng khốn nạn nào đứng đầu ngành viễn thông đó? Tổng cỗ nó đi».

Kết quả là giám đốc Viễn thông Đại tá mật vụ Marunin bị hạ ngục. Nhờ đồng bạc che chở, đợi khi Stalin quên, Marunin được đưa về cửa ngục thứ nhất, và cuối cùng cũng được giao công việc làm ở phòng điện tử viễn thông, dù rằng «tất cả kiến thức của ông ta về ngành viễn thông chỉ là biết cầm máy điện thoại». Trước khi làm việc chuyên môn này, Đại tá Marunin tự dưng thích đọc văn thơ, rồi nổi hứng cũng làm thơ. «Và tuy ở tù suốt 2 năm ông ta vẫn hoàn toàn sống theo nếp tư tưởng cũ, nghĩa là theo đúng huấn thị sau cùng của Đảng, và thầu thánh hóa vị Thầy sáng suốt».

Khi được giao công việc về viễn thông trở lại, Marunin vẫn hy vọng lập công để có ngày được hưởng chút ân huệ của «Người bạn tốt nhất của các công nhân ngành viễn thông».

Qua 50 trang sách, Solzhenytsin đã go: «Lão già ở Moscow» bằng

những từ ngữ hoa mỹ một cách tinh bợ:

Cha già của các dân tộc Đông Phương và Tây Phương

Cha già của mọi dân tộc

Lãnh tụ của tất cả nhân loại tiền bộ.

Vị thày sáng suốt

Người bạn tốt nhất của các công nhân ngành viễn thông.

Tất cả các từ ngữ hoa mỹ đó ngày nay nghe còn mỉa mai cay độc bao lần hơn chữ «Lão già»!

Thế mới biết một nhà văn nắm một vũ khí lợi hại trong tay họ, là ngôn ngữ.

Tự do tư tưởng

Các tù nhân trong trại Mavrin (cửa ngục thứ nhất) được nuôi nấng khá hơn là ở các trại tù khác và được làm công việc chuyên môn của họ.

Trong cảnh tù đầy, các kỹ sư, giáo sư, đại học, chuyên viên vừa làm việc vừa bàn luận với nhau, về chủ nghĩa Marx, về nhạc Beethoven, về tác số rung của âm thanh về kịch Faust của Goethe, về Tolstoi v.v.

«Tất cả mọi ý tưởng của ông đều thô thiển và dốt nát – ông ta không còn biết được rằng ông không bao giờ nhận biết được điều là điều quan trọng».

Nhân vật Nerzhin chỉ trích Stalin «ông ta lại thành thật tin rằng ông là người thông minh hơn tất cả mọi người Nga – và cho rằng ông ta chỉ cần cho chúng ta ngưỡng mộ ông là giúp ta sống hạnh phúc rồi».

Chính nhân vật Nerzhin này, khi được đề nghị tham dự vào một chương trình nghiên cứu quan trọng, mà nếu thành công sẽ được thưởng thưởng, có thể được trả tự do, đã từ chối. Nerzhin nói: «Ông bảo rằng nếu tôi làm việc giỏi, họ sẽ trả tự do, họ sẽ tha tội cho tôi hả? Không đâu! Ông đã suy nghĩ từ, một tiền đề sai lầm! Hãy cho họ biết phải nhận rằng trước hết họ không có quyền bỏ tù con người vì cách suy tưởng của người ta, và khi họ chịu nhận như vậy chúng tôi sẽ quyết định có tha tội cho họ hay không!».

Một nhà văn bị tù đầy lên án một chế độ độc tài đần như vậy là hạng nhất!

Nhưng trong cảnh tù đầy đó, tác giả lại có dịp so sánh tự do của những tù nhân và tự do của những nhân viên mặt vú có trách nhiệm canh chừng tù nhân.

Solzhenytsin viết:

Tất cả các nhân viên tự do trong trại này đều là sĩ quan mặt vú KGB.

Các nhân viên tự do: theo hiến pháp của nước Nga thời Stalin, có rất nhiều quyền, trong đó có quyền làm việc. Nhưng quyền này của họ bị giới hạn trong vòng 8 giờ một ngày và lại bị giới hạn bởi sự kiện là công việc của họ không có tính cách sáng tạo, công việc của họ chỉ là coi chừng các tù nhân. Còn tù nhân, để đến bù cho họ bị mất hết các quyền khác thì tù nhân được hưởng một quyền làm việc rộng rãi hơn – mười hai giờ một ngày».

Trong cuốn truyện đầu tiên: Một ngày trong đời của Ivan Đề Ni Sô Vitch, tác giả đã nhận xét giữa người bị tù và người coi tù cả hai cùng mất tự do gần như nhau!

Trong vòng ngục thứ nhất này, tác giả lại còn đề cao cái thú vui sống của người bị tù là «làm những việc có tinh cách sáng tạo» trong

khi kẻ coi tù lại chỉ làm một công tác không sản xuất chi hết!

Có lẽ vì vậy ở các trại tù những nước độc tài, họ coi tù luôn luôn tim cách bóp nghẹt cả tự do tư tưởng của người ta. Đối với người trí thức thì không có cảnh tù đầy nào khổn nạn hơn là mất tự do suy tưởng. Phải suy nghĩ rập khuôn theo giáo điều thì khác gì giam giữ trí óc mình trong hầm tối? Phải im lặng không được nói những điều mình muốn nói thì có khác gì giam giữ trái tim của mình trong gầm lìm?

Chính do đó mà người trí thức phải luôn luôn tranh đấu cho tự do tư tưởng!



### Ân huệ của chiến tranh

Trong tuần trước, đài VOA (tiếng nói Hoa Kỳ) đã phát thanh một bài nói đến các ơn ích mà chiến tranh đã giúp cho nước VN. Quan điểm của Đài VOA về chiến tranh chắc chắn phải khác quan điểm của đài VOB (Voice of Ông Đạo). Nhưng cũng xin dẫn giải miễn phí cho nước bạn:

Nhờ có chiến tranh, hơn 3000 cây số đường xa lộ ở VN đã được tu chỉnh lại, giao thông tiện lợi, với chi phí 400 triệu mỹ kim.

Nhờ ơn chiến tranh, VN có thêm 7 hải cảng lớn ở miền Trung, trong

đó có 2 hải cảng này là Nha Trang, Cam Ranh có thể tiếp nhận các thương thuyền đường biển.

Nhờ công chiến tranh, số xe chở hàng hóa ở VN đã tăng lên gấp 5 lần từ 1960 đến 1970.

Nhờ ân huệ của chiến tranh thôn quê VN đã có điện, có xe gác máy, có máy đuổi tôm chạy thuyền có máy ti vi, và nông dân dùng nhiều phân hóa học.

Đại khái đó là những ân huệ, công đức của chiến tranh đối với dân tộc Việt Nam.

Đài VOA không nói thêm rằng nhờ có chiến tranh mà hơn một triệu thanh niên VN đã giỏi nghề bắn súng, có lực sĩ VN đoạt giải thiện xạ Á vận hội. Nhờ chiến tranh mà hơn 100 ngàn phụ nữ VN được đổi nghề, sinh sống bằng một nghề mới dễ kiếm tiền hơn và có mức sống cao hơn. Họ cũng quên về tác dụng của bom đạn và thuốc khai quang v.v...

Các cuộc chiến tranh hiện nay do Cộng Sản miền Bắc gây ra, và do họ thúc đẩy, nuôi dưỡng tới ngày nay. Nếu ta cứ ca tụng công đức của chiến tranh chẳng hóa ra ta thêu cộng ư?

Vì vậy xin phép quý vị trả lại với tác phẩm của Solzhenytsin một lần nữa.

Một tù nhân trong vòng ngục thứ nhất nói:

«Một ông giáo sư sử học trẻ tuổi ở Moscow chưa bao giờ ra mặt trận, ông ta mới bị bắt, ông ta đã từng chứng minh một cách thông minh, hùng hồn, vô cùng nồng nhiệt, qua các dẫn chứng xã hội học, sử học, các ý niệm đạo đức, rằng chiến tranh cũng có khía cạnh hay của nó. Ở đây có những tù nhân tiề, đã dự tất cả các mặt trận, đánh nhau với tất cả các thủ quân thù, tại nó muôn, ăn tươi nuốt sống ông thày giáo này. Họ tức giận nói rằng, không, không có một tí xiu nào tốt đẹp trong một cuộc chiến tranh hết.

Cuộc chiến tranh duy nhất coi là tốt đẹp, là một cuộc chiến tranh đã chấm dứt!»



## GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

HAI

**Không.** Người đàn bà không thể nào là Kiều Dung được. Trong bóng tối của rạp chiếu bóng, Mạnh muôn la lớn lên như thế. Chàng muốn nói với những người ngồi bên chàng rằng chàng vừa trông thấy hình ảnh một người đàn bà đã chết. Người đàn bà đó là Kiều Dung, người đàn bà chàng yêu duy nhất trong đời. Và là người đã chết trước mặt chàng. Nàng rót từ gác chuông nhà thờ xuống sân đá. Nàng đã chết, đã được đem chôn. Chuyện đó xảy ra cách đây đã hai năm. Và chàng đã cùng chết với nàng. Và chàng lại vừa nhìn thấy nàng trên màn ảnh...

Nhưng Mạnh không thể nói ra những lời ấy. Người ta sẽ cho là chàng điên, nếu chàng nói, hoặc một gã vô duyên bày đặt chuyện vớ vẩn. Hậu quả của những lời ấy chỉ là làm cho số khán giả ngồi quanh phải khó chịu và đòi chô.

Mạnh ngồi lại trong rạp để coi lại đoạn phim thời sự một lần nữa. Lần này, chàng đã chú ý nhìn thật kỹ. Toàn thân chàng như bay bổng tới tấp và cảng trên kia khi nàng xuất hiện. Chưa bao giờ Mạnh nhìn kỹ một vật gì đến thế. Lần thứ hai khi nhìn thấy nàng, chàng thốt ra một tiếng rên, như

người bị thương nặng bị đụng chạm tới vết thương. Một nửa Mạnh là hồn linh ảnh đó là Kiều Dung nửa người kia của chàng phản kháng quyết liệt sự nhìn nhận ấy.

Người thiếu phụ hiện trên màn ảnh chỉ trong vài dây ngắn ngủi, quá ngắn, rồi lại biến đi. Lần thứ hai. Mạnh nhận thấy nàng trạc ba mươi tuổi, Tán thê hơi mập, hơi thô so với tần thâu thanh thoát của Kiều Dung. Đôi môi nàng trông hơi dày và trề ra, nặng những dục tình. Kiều Dung của chàng, Kiều Dung đã chết, thanh thoát, sang trọng và lịch sự chừng nào thì người đàn bà giống hệt Kiều Dung mà chàng nhìn thoáng thấy trên màn ảnh tám thường thô và khêu gợi một cách không đến nỗi hạ cấp nhưng rõ rệt: chừng ấy. Nhưng đôi mắt, Đôi mắt của người đàn bà này gợi cho chàng nhớ lại quá rõ đôi mắt của Kiều Dung.

Mạnh ngồi suốt buổi chiều, cho đến xuất tối trong rạp xi nè. Khi xuất thường trực cuối cùng vẫn chàng cùng mọi người di ra. Sau tờ mi àn với ò Kim Hoa, Mạnh trở lại đứng chờ trước cửa rạp. Chàng mua giấy trè vào xem xuất tối. Chẳng ai để ý đến chàng.

Mạnh nhận xét kỹ cả người đàn ông đi với người đàn bà giống Kiều

Dung. Gã này cũng chỉ thoáng hiện trên màn ảnh cùng một lúc với nàng. Gã có vẻ là chồng hoặc là tinh nhân của nàng, kiều già nhàn ngai non vợ chồng. Trông gã không sang, không trí thức, nhưng có vẻ giàu tiền, một lối buôn hoặc một trọc phú bỏ tiền ra bao những cô gái chơi bời hăng sang làm vợ thằng. Chàng thấy gã ăn diện bảnh bao với khuynh trưởng màu sắc hơi loè loẹt. Như Tàu Hồng Kông vậy. Gã mặc áo sơ mi trắng dài tay, chàng nhìn thấy rõ cả đôi bouton manchette thật to, có viền đá lấp lánh nơi tay áo gã. Gã thắt chiếc cravate to bản, loại cravate thời trang mới nhất hiện nay. Sau 10 năm theo mode Italien tất cả mọi thứ quần áo, giày, cravate đều thanh, nõn sò, y phục đàn ông mới đổi kiều trở lại to và thô. Những chiếc cravate nhỏ bàn Mạnh mang bây giờ đã trở thành lạc hậu. Bụng gã đàn ông hơi to, chắc chắn gã ăn ubieu, uống nhiều và nặng về dục tình.

Mạnh ghi nhận tất cả những chi tiết nhỏ nhất quanh người thiếu phụ đứng trên vỉa hè Qui Nhơn. Chàng ghi nhận cả tấm bảng hiệu ở sau lưng nàng. Đó là một tiệm uốn tóc phụ nữ. Tấm bảng kẻ chữ Mỹ Viện Liên... Rồi chữ H. Phần sau của tấm bảng hiệu không lọt vào phim. Chàng đoán có thể là chữ Hoa. Tới Qui Nhơn, chàng có thể tìm ra được nhà uốn tóc phụ nữ này. Chàng chỉ cần đi quanh quán những phố quanh chợ Qui Nhơn.

Màn ảnh vừa chiếu xong đoạn phim thời sự, Mạnh rời ngay ghế ra về. Chàng đi trong phố vắng mướt rơi. Căn phòng cũ của chàng, nơi năm xưa Kiều Dung đã tới, đã được sang lại cho người khác. Mạnh tạm trú trong một khách sạn đường Trần Hưng Đạo. Phòng chàng lắn với phòng những cô Mỹ nhưng những khách sạn mới cất ở Sài Gòn đã đủ tiện bộ để tướng phòng khá dày, phòng đủ kín để người mướn phòng không bị làm phiền bởi những hoạt động của phòng bên. Mạnh về phòng, nằm cả quần áo lên giường, nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cảnh người thiếu phụ giống hệt Kiều Dung chàng vừa thấy trên màn ảnh.

Trong tiệm thời trang, đoạn phim đó chiếu đi chiếu lại hoài hoài. Tới đêm khuya, khuya lâm, cả khách sạn đã êm tĩnh, chàng vẫn không sao ngủ được. Chàng cố nghĩ: «Có một người đàn bà giống Kiều Dung. Người đàn bà ấy đang ở Qui Nhơn, một thành phố miền Trung, hoặc đã đi nơi khác với người đàn ông to béo, cao lớn; thô tục có thể là chồng hay là tinh nhân của nàng. Thi đà sao? ? Có gì quan trọng để đến nỗi chàng xúc động như chứng kiến một phép lạ, một chuyện kinh khủng? ? C đời này thêu gi người giống nhau. Người ta nhìn làm nhau vì quá giống là chuyện thường...» Ở Sài Gòn này cũng có người giống chàng. Mạnh nhớ lại có lần một người bạn thân của chàng trong cảnh sát nói với chàng:

— Trời ơi... Hôm qua tôi gặp một người giống anh quá. Y hệt anh. Tôi gọi.. Mạnh... Hắn ta cũng đứng lại nữa chứ... Đến trước mặt hắn tôi mới biết là không phải anh. Giống anh như anh em sinh đôi vậy...

Và chàng nghĩ đến chuyện sáng sớm mai lên đường ra Qui Nhơn.

oo

7 giờ sáng, Mạnh xách vali tới phi trường Tân Sơn Nhất. Chàng không mua vé trước nhưng với một ngàn đồng bạc ngoại tệ, chàng mua được một vé Stand By, tức vé chờ, và troug chuyến phi cơ đi Qui Nhơn, cất cánh lúc 9 giờ 30, trong số hành khách lên phi cơ có Mạnh.

Đêm qua chàng không sao chớp mắt được, nhưng sáng nay vừa ngả lưng trên ghế phi cơ, chàng đã ngủ. Trong giấc mơ, chàng thấy Kiều Dung đến đón chàng ở sân bay, tóc nàng bay trong gió, chàng đến tìm nàng trong tiệm uốn tóc Liên Hoa. Nàng cười, đề lộ chiếc răng vàng trong miệng. Nàng như một chị sen có nhau sáu được ông chủ thương và trở thành bà chủ. Nhưng trong mơ, chàng thấy chuyện đó thật tự nhiên. Và nàng như gần với chàng hơn. Trước đây hai năm Kiều Dung lịch sự và cao sang như một người đàn bà chàng chỉ có thể yêu nhưng đứng xa và nhìn ngắm, thơ phượng, sợ hãi, bây giờ nàng là người đàn bà chàng có thể cùng nắm một giòng.

Mạnh đã tới Qui Nhơn vài lần. Thành phố ven biển này đã thay đổi nhiều, có thể nói là thay đổi nhiều nhất miền Trung, từ 10 năm nay. Đúng ra, kể từ khi quân đội Mỹ vào Việt Nam và đổ bộ lên Qui Nhơn thật đông. Chàng từng nghe nói khi nói lên bờ biển, lính Mỹ mua một trái dừa với giá 1 đôla. Và hàng Mỹ đầy nich thành phố không biết đồ đi đâu cho hết. An Khê, trên đường Bình Định đi Pleiku, được kể là Thiên Đường của những kẻ làm dịch vụ với quân lính Mỹ. Sau những trận đánh lớn ở Tam Quan, Bồng Sơn, thị xã Qui Nhơn bị uy hiếp nặng và một số dân giàu tiền ở Qui Nhơn bỏ vào Sài Gòn. Nhiều người ở lại làm giàu và tội vạ với những làn sóng lính Mỹ tới tấp lên bờ.

Mạnh chỉ có một chiếc vali nhỏ, chàng xách và li bước ra phi trường Qui Nhơn và thấy phi trường ở ngay trong thành phố. Trong các tỉnh miền Trung có lẽ phi trường Qui Nhơn ở sát với thành phố nhất. Đầu đông chạy xe ôm xe Honda chờ khách mướn từng cuộc — đứng chờ ngoài cửa phi trường.

- Mạnh hỏi một ông chạy xe ôm:
- Bây giờ khách sạn nào lớn nhất Q.N ơng?
- Khách Sạn Hoa Bình thầy.
- Ở đường nào???
- Đường Gia Long,
- Cho tôi về đó.

Đường Gia Long của Qui Nhơn chính là con đường chàng thấy ông Tổng thống đi trong đoạn phim thời sự. Linh tinh như báo cho chàng biết chắc Mỹ Viện Liên Hoa cũng ở trên đường này và cặp vợ chồng hay tinh nhân người thiếu phụ giống Kiều Dung chỉ có thể ngủ ở khách sạn lớn nhất thành phố. Nếu họ con ở Qui Nhơn, chàng sẽ gặp lại họ ở đó.

CƠN TIẾP



## LỚP TRẺ HÀ NỘI

BÙI VĂN BÌNH

Bà Mẹ tiếp : Con đi lúc này còn non nớt Mẹ bón lài ! Nam lúng túng, Anh vờ vội lấy hộp «carafe» mở ra ăn tráng miệng để tránh cái nhìn của Mẹ. Bà Mẹ tiếp :

— Ma Mẹ cũng đã có ý định đưa con đi Nga vào cuối năm, sang bên ấy sung sướng, bao nhiêu. Mẹ chịu trách nhiệm tuyển lựa công nhân đi du học mà, con thấy sao ? Nam rồi như to vò, không biết nói gì hứa trước tình thương yêu tha thiết co tình, cô lý

của Mẹ. Anh gục xuống bàn lau vội dòng nước mắt, rồi bắt chọt ngang lên. Nam kiên quyết :

— Con sẽ đi Mẹ ơi ! Mẹ đừng giận con, con sẽ trưởng thành ! Trường đã chính phục được ý nghĩ của con, Nghe con nói vậy bà Mẹ nhìn con sững sờ, Nam gục xuống bàn nức nở :

— Mẹ đừng giận con nghe Mẹ. Mẹ đừng giận con;

Trau trường nhà, tiếng con Thạch Sùng tắc tắc mấy tiếng náo nè vào buổi trưa sau con mưa mùa hè...

### CHƯƠNG II

Dòng sông Hồng mùa nước ầm ầm đồ về xuôi. Một dòng níp nhô từng mảng bè vỡ, từng mảng cùi rác lèn bèn, bám theo đám bọt nước sùi lên đứng đực. Cầu Long Biên đồ sộ, nhám nhở những thanh sắt, dưới nắng quái buối chíêu, trông tàn bạo và thảm hại như con thú dữ chết hà ra hầm tang lởm chởm. Dưới hạ lưu vài trăm thước là chiếc cầu phao. Từng đoàn xe lùi-lùi cai nơ cách cái kia tới chục mét, tiếng nước ầm ầm dưới các hộp phao chiếc cầu rập rèn chìm xuống bênh lén theo vòng quay của bánh xe, phía dưới hộp phao, một chếc ca-nô logo 1-n buồi mũi, đang lắc lư trên dòng nước, vạt véo trên dài hoa tiêu. Một cô gái tóc uốn ốp, gẹo gàng, bộ quần phục màu xanh lá cây vừa vận bì lấy thanh hình nở nang, cân đối của người con gái, làm tôn vẻ đẹp kiêu mạnh. Nặng cắt tiếng hát cao vút, nỗi nhảnh trong bản «trước ngày hội báo» tiếng hát trong veo, tan loãng trong tiếng éo ảm ảm của nước, tiếng bánh xe lăn, có tiếng gọi: Mỹ ơi Mỹ ! Từ buồng tàu. Nặng ngừng tiếng hỏi lại.

— Gi thế ! Tiếng nói từ mặt boong linh riu :

— Xuống đây mau lên, tao nói cái này !

Mỹ tự xuống đứng trước mặt Thuần. Hai cô đều ở Hà Nội cùng tuổi mười tám với nhau, cả hai đều học xong lớp mười, nhưng Thuần hơi thua Mỹ ở đôi mắt. Mắt Thuần bình thường như những cặp mắt con gái khác. Còn Mỹ, mắt nàng đeo thấu thâm, hàng mi vừa dài vừa cong, lông mày thành đều, lá liễu, nàng nhách mép :

— Gi thế ! Tiếng nói từ mặt boong linh riu :

— Thế này ! Nặng thì thăm quan trọng.

— Đơn vị quyết định giao tàu cho bọn mình Ba ông tướng sẽ cuốn gói, ba con Hằng, Hạnh, Thủ về thay, thế là toàn «Nữ tướng» với nhau, tha hồ thoải mái. Nghe bạn nói Mỹ vui vui nhộn dồn trước cuộn cuộn dưới chân. Bất giác nàng như lo âu bảo Thuần :

— Tao sợ nước lũ thế này bắt chọt tàu hỏng thì khổn ! Nhớ biết trước ý Mỹ Thuần phấn khởi.

— Không sao, đâu vào đấy mà. Mày là thợ máy có kém thằng nào, tao thi khôi lo, chúng nó đã gọi tao là «giáy lái» đấy thôi ; Cái chính là tàu mình được gán danh hiệu «ba đầm đang». (1) Mày biết không ? Thuần thấp giọng.

— Thời cơ đến rồi, mày sẽ vào Đoàn, còn tao sẽ dỗ ngực» (2) ! Mỹ tươi tinh hồn lên nòng nói.

— Ủ cũng xong, Trời sinh voi, Trời sinh cỏ :

— À này, sáng nay lên Ban chỉ huỷ tao gặp một thằng «paven» (3) đât thánh mày ạ ! Không hiểu Thuần nói gì, Mỹ hỏi cắt ngang :

— Sao «paven» gi ? Thuần vui vẻ.

— Sáng nay báo cáo tình hình hoạt động của Tàu xong tao thấy một ông trưởng trống non choet mới được bổ xung về đại đội mình ! Mắt sáng lên, Mỹ hỏi dồn :

— Thằng ấy thế nào ? thuộc loại gi ?

— Tà ta đã nào ? Thuần gắt, rồi nòng tiếp :

— Cụ cậu vừa học xong lớp 10 tròn mười bảy tuổi. Đầu ích chi an, ăn mặc «cà lơ» lám. ăn nói lịch sự cứng cáp, vẻ mặt hiền lành như con nai tơ. Tao hỏi chuyện nó nói đặc giọng «paven» đi công trường cũng thích vào đây để công hiếu, rèn luyện. Từ bỏ Đại học chử thường, lấy à ! Hai người riu rít sõi nỗi bần tán về người lính mới, đôi lúc lại cười rẽ lên thích thú. Thuần vỗ vai Mỹ :

— Tối nay lên bờ họp may sẽ thấy.

Buổi tối trong Hội Trường rồng rắn sang trưng ánh điện. Khẩu hiệu «phấn đấu cho lý tưởng CS» được trang trí ở nơi đập ngay vào mặt người ta. Cả đơn vị nồi theo thứ tự sap xếp. Nam ngồi hàng ghế đầu. Anh hào hắc, phần khởi như lòn đầu di biến, trong lòng rộn lên mọi cảm giác kỳ lạ. Anh có cảm tưởng, hàng trăm con mắt đang chăm chú nhìn minh. Tiếng hát rầm rập cất leu, Nam bắt theo, lời hát làm Anh bình tĩnh lại, biết mình sẽ phải phát biểu cảm tưởng Anh sap xếp những điều muốn nói trong đầu. Ngồi Đại đội trưởng bước vào, tiếng ồn ao im nǎo. Anh ta chứng chạc trong bộ quân phục, đôi mắt sáng kien quyết, khuôn mặt đồ sộ khỏe mạnh. Lúc này nhìn người chỉ huy, Nam thấy anh ta có nét đẹp vững vàng. Hồi sáng tiếp xúc với Anh, Nam được biết, người đại đội trưởng của mình tên là Học mới hai mươi lăm tuổi, năm năm tuổi Đăng. Tiếng anh ta vang vang cất lên :

— Thưa các đồng chí ! Hôm nay chúng ta sinh hoạt kiểm điểm lại một tuần công tác vừa qua và hàn hoan kết nạp vào đội ngũ tiền phong của chúng ta một người lính mới ! Tiếng hoan hô ầm ầm nồi leu, xen lẫn tiếng iết cho : xem mặt cái nào ! Bèn nghị phát biểu ! Đề nghị, đề nghị. Nam lúng túng bối rối nỗi đại đội trưởng cầu cứu. Học khoát tay ra hiệu im lặng, anh nói tiếp :

— Đầu tiên tôi xin giới thiệu về đồng chí Nau.. từ lúc này là đồng chí của chúng ta, tất nhiên còn bồ ngõ, trách nhiệm của chúng ta phải giúp đỡ cho đồng chí ấy quen dần với nội qui, kỷ luật của ta là chức hiệ i tại.

Nam ngồi dưới chán chán như uống hết lời của người chỉ huy. Anh lắng lảng sương sương như cánh chim vừa mổ, cát mìn bay giữa không gian. Tiếng đại đội trưởng đều đùi giới thiệu

về Nam. Cả Hội trường im phẳng phắc, có tiếng suýt xoa đâu đâu, Thuần bẩm Mỹ, nàng ghé tai Mỹ nói nhỏ :

— Thấy chưa ? «paven» đấy ! Mỹ gật đầu.

— Ủ ! Nó đang mơ mộng mà. cuộc đời sẽ dạy khôn nó ! Tiếng Học vừa dứt, một loạt pháo tay nồi lên ron rã, tiếp theo là tiếng đè nghị náo nhao : Đồng chí Nam phát biểu đi ! Đồng chí Nam hát đi ! Đại đội trưởng lấy lại im lặng. Anh nói Nam lên. Nam bước lên nhìn xuống phía dưới. Quá nứa là nam cũngtoi ba bốn caucas nữ ai nấy đều khỏe mạnh chắc nịch. Có tiếng từ góc phòng bật lên : Trong «cà lơ» quá ! Cả hội trường ô lèn cười, tiếng cười riệu cột làm Nam lúng túng. Nhìn khắp một lượt như đủ can đảm, Anh bắt đầu nói, tiếng nói run run lọt thỏm trong sự im lặng của Hội trường, Nam càng say mê, lúc này không còn e dè bồ ngõ gì cả, Anh nói lưu loát và nói hết được những cảm nghĩ trong lòng. Gần mươi phút trôi qua tiếng vỗ tay lại nồi lên, tiếng đập bàn, tiếng la ó ầm ĩ thích thú của những người ngồi nghe, Nam sung sướng như người ốm mới khỏi, như dòng suối hào hức đổ ra sông lớn mênh mông. Có tiếng đè nghị anh hát, rồi hàng loạt giọng nữ nhao nhao, thúc giục :

— Ngày hát một bài đi đồng chí ! Ngượng à ! «cầm tinh con Cáy à» ! (4) Đại đội trưởng lấy lại im lặng bằng cái khuỷu tay. Nam nhẹ nhàng khiêm tốn :

— Tôi hát chắc không hay, nhưng xin hát một bài ! Tiếng vỗ tay lại nồi lên ầm ầm, tiếng hỏi tên bài hát, tiếng giục hát loạn xi ngẫu.

— Tôi xin hát bài «tiếng gọi thanh niên». Nam bắt đầu, giọng trong tình cảm đội vào lòng. Ngồi nghe tình yêu đất nước tha thiết, ý muốn ra đi và nỗi lòng của người trai với thời cuộc. Nam hát với tất cả lòng mình, tiếng «vợ» cuối cùng anh ngân mãi trường không bao giờ dứt.

Buổi tối trăng sao đầy trời. Gió sông Hồng thổi vào lồng ngực mát mẻ, Nam bước vào đời đầy hào hứng, phấn khởi, cuộc đời trước mặt trai rộn ràng sảng sủa những hoài bão.

Đoạn nhật ký đầu tiên anh ghi : « Ngày hôm nay, con tàu đã neo ra khơi, đại dương sáng sủa lấp lánh, nhưng ngoài khơi xa cách có những đợt sóng lừng đang chờ đón ngơi tại Thuyền trường biển cả mành mông, những thửa thách, những cồn bão và những tảng đá ngầm, những nguy hiểm sẽ đến nhưng chẳng sơn lóng, chún bốc được con tàu đời tôi » đầy tin tưởng anh ghi tiếp :

«Ta sẽ làm mọi việc của người lính kỹ thuật để nối liền mạch máu của Tổ quốc, để ghi chép, để khai thác kho ngòn ngũ muôn màu của cuộc sống. Ta sẽ học thêm tiếng Nga cho thật sõi đúng giọng Mac từ Khoa, ta sẽ nghiên cứu lý luận và học thật kỹ hơn. ta sẽ đọc liên tục, sẽ học, sẽ viết »

Buổi trưa một ngày đẹp trời, hơn một tuần nay Hà Nội ở trong tình trạng khẩn trương, ngày nào cũng báo động tới sáu, bảy lần, máy bay oanh tạc nhiều địa điểm trong thành phố ác liệt, các hệ thống phòng không dày đặc, bầu trời lợt lùng những quả bom phòng không, cắt những đường bay nguy hiểm của kẻ địch. Ở các cơ sở trọng yếu, hỏa mù bắn các lớp khói trắng được tung ra bao phủ mục tiêu, các trận địa pháo luôn luôn ở trong tình trạng báo động. Pháo thủ ngồi lì cả ngày trên mâm pháo, nòng súng gãy lèn chờ đợi. Trên khung trời Hà Nội, mọi người đã được chứng kiến máy bay trúng đạn rơi thật đẹp mắt, những lúc này lòng người đỡ sợ hơn, vui vẻ hơn, thành phố vẫn giữ vẻ tấp nập, vẻ đẽm một vai khu phố bị mất điện vài giờ, song vẫn sáng sủa dưới ánh trăng, khuya, khuya — những đơn vị cao xạ chuyên quản bánh xe xích nghiên mặt đường tạo ra những âm thanh dội vào lòng Hà Nội mọi cảm giác, tiếng cười dài nhung của người ở lại, sự giật nín của những cuộc tình vụn trộm, có sự nức nở của những gia đình vừa được giải báo tử con mình đã hy sinh, có tiếng thở dài nôn nề cõi đơn của những người vợ, chồng mới di Nam. Tất cả đều nặng trĩu áu lo, thời cuộc rồi sẽ ra sao? Từng đoàn trai vẫn ùn ùn lên tàu, những ụ pháo được nọc lên đủ mọi nơi, ngoài bờ kè, trong công viên hay lèn bệnh trên mặt hồ Tây, chờ vờ trên sân thượng của những ngôi nhà nằm, sáu tầng trong thành phố, hầm hố ngồn ngang khắp mọi chỗ. Các tổ chức công đoàn kết hợp với đoàn thanh niên, phát động các phong trào nhằm thời chiến hóa nếp sống, rồ tất cả nới thử may để, đi cao su Bình Trị, mặc đồ màu sắc, bỗn trang, p. ải đai mủ rơm để tránh mèn đan. Các rạp xi nê ban nứa số ghế, các cửa hàng không hoạt động vào giờ cao điểm (5) các Đội Dân phòng (6) các Đội Tự vệ khu phố ngày nào



### Lý do bắt khả kháng

Tình trạng khẩn trương. Báo động đỏ Cấm trại 100%. Nhưng một chủ lính trẻ nhân mới cưới vợ chưa đầy ba tháng, cũng năn nỉ xin được ông Đại đội trưởng cho phép đặc biệt về thăm nhà. Chủ chỉ được phép xuất trại có 2 tiếng đồng hồ nhưng chủ đi tối 6 tiếng mới về.

Ông Đại đội trưởng nói giận:

— Chủ mày rỗm mặt tau. Không phạt chủ mày 6 tháng kh ng được về nhà chủ mày kh ng biết thân. Tại sao phép chỉ cho di có 2 tiếng mà chủ mày dám ái tối nhũng 6 tiếng ??

Chú lính nhăn nhó:

— Thưa Trung úy.. em rất tôn trọng kỷ luật nhưng lần này em gấp trường hợp đặc biệt nên không sao có thể về trại đúng giờ. Xin Trung úy người giận đỗi em trình bằng trường hợp đặc biệt của em.. nguyên khi em về tới nhà thi vợ em nó đang tắm.. Thế là bộ quần phục của em bị ướt hết. Em phải chờ phơi cho khô, rồi ủi mới bận đẽ trả về trại được.

cũng luyện tập để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Trên mặt đường, những cánh tay mang băng nẹp sống thời chiến xuất hiện, những khuôn mặt khó khăn như những viên đồi xếp nhau bình của người làm việc tạo cho người ta một vẻ khó堪.

Ngồi nhìn ra phố gần nửa tiếng, những ý nghĩ giang co trong đầu óc Huệ, chị cảm thấy mệt mỏi, chiếc quạt tại voi của Liên Xô đang vụt vụt quay tại Huệ, rồi lại chuyền dần về phía chiếc nôi, đưa con trai của chị đang ngủ ngoan, miệng đưa nhỏ he hé giữ nụ cười trong khi ngủ tiết đáng yêu, nhìn con Chị thấy nhớ chèo da diết, căn nhà này từ ngày Anh Thắng chèo chị đi bộ đội, bỗng vắng vẻ và đơn như một quán nước, nơi miếu núi, vào buổi chiều vắng khách. Lấy nhau xong hai vợ chồng ra ở riêng, một căn nhà đầy đủ tiện nghi, già không có chiến tranh, nơi đây sẽ là cái tổ ấm nhất đời Huệ. Chị nhiều lần gọi chị bế con về ở với gia đình cho đỡ buồn khi xa chồng, chị không chịu, căm nhà hạnh phúc, đầm ấm này em không muốn rời nó dù chồng có đi xa. Chủ nhật nào em Thuần, em chồng chị đi thành niều xung phong cũng về với chị, hai chị em quấn q ý lấy nhau, Thuần kèm chị một tuồi, nhà Thuần có hai anh em, ba mẹ đã sơ tán với em qua hèn Thuần chỉ về với em, có ấy có tam sự buồn, hai chị em an ủi nhau, chị thấy hợp với Thuần. Ngày lại Thuần cũng vậy. Mỗi ngày đi dạy về chị chăm chút cho con từng lý từng tý, sang sớm bế con m. g ton nhà trẻ, trưa đi làm về đến đón con nghỉ ngơi, chơi đùa với nó mấy tiếng đồng hồ rồi lại đi, chiều về lại đón. Nhà trẻ làm ai: tam chị, Các ba Bé mẫn có trách nhiệm, nhưng mỗi lúc đến đón em về nghe tiếng khóc của những đứa trẻ khác, chị thấy áy nay thế nõi ấy. Chắc ở nhà Lê Hùng em chị cũng khóc nhiều lắm? Chị săn sít, hỏi han mấy bà già trẻ, Hùng vẫn ngoan, no ăn ngủ, chơi, đứa đều đặc.. 11/4/1972 điều này, chị thương yêu em nhiều hơn và cũng thấy nhớ chồng hơn lúc nào. Sang nay lập tự vệ xong chị về đón em ngay, tắm rửa cho em, vỗng, nưng nó suốt đòn khi thả nó lún ra ngủ.

### (CÔN NỮA)

#### CHÚ THÍCH :

- (1) ba dám dang. Phong trào của phụ nữ mìn Bac năm 66-67.
- (2) đỏ ngực là vào đảng, được thâu nhận làm đảng viên CS
- (3) pavon : Là đoàn viên thanh niên Cộng Sản ưu tú, nhân vật nổi tiếng: « thép đa rô thô dãy », tiểu thuyết của Ostropki.
- (4) « cầm tinh con cáy »: Ý nhất như cáy,
- (5) « ao điêm ». Giờ từ 10 giờ đến 3 giờ ban ngày máy bay bay oanh tạc.
- (6) « dân phòng ». Tổ chức của nhân dân đường

## Cơ Sở Xuất Bản Nhân Chú

### Thông báo cùng thân hữu khắp nước

Cơ sở Nhân Chú trân trọng thông báo:

**Bản kết toán tình trạng tài chính trong dịch vụ xuất bản báo Sóng Thần kỳ đệ Nhị Tam cá nguyệt 72 (các tháng 4,5,6) sẽ hoàn tất vào tuần lễ chót của tháng 7-72 và việc chia lời cho các thân hữu góp vốn sẽ được thực hiện từ ngày 1-8 tới ngày 10-8-72.**

Tuy nhiên, tới nay vẫn còn nhiều thân hữu chưa tới nhận hoặc cho địa chỉ để Ban Điều Hành gửi các báo cáo về tình trạng tài chính từ tháng 9-71 tới tháng 3-72. Ban Điều Hành trân trọng yêu cầu quý thân hữu ở trong tình trạng trên hãy gửi gấp địa chỉ cho Ban Điều Hành từ nay tới hết ngày 25-7-72. Quý thân hữu có thể gửi thư thẳng về tòa soạn Sóng Thần 135 Võ Tánh Saigon hoặc tới liên lạc trực tiếp với văn phòng Đại diện Sóng Thần tại các địa phương.

SAIGON ngày 2-7-72

BAN ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ NHÂN CHÚ



#### NHÂN TIN:

Yêu cầu các thân hữu đã góp vốn cho Cơ Sở Nhân Chú, có tên sau đây xin liên lạc gấp với chúng tôi để nhận bùn tượng trình về tình trạng tài chính trong dịch vụ xuất bản nhật báo Sóng Thần.

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1— Nguyễn quang Bat     | 22— Nguyễn văn Thạnh |
| 2— Trần văn Lưu Hùng    | 23— Nguyễn thị Hợi   |
| 3— Lê thị Sinh          | 24— Nguyễn bá Phong  |
| 4— Đặng thị Long        | 25— Võ Thống         |
| 5— Huỳnh bè Nghị        | 26— Nguyễn nhân Tân  |
| 6— Nguyễn Cố Quyên      | 27— Hồ đức Hồng      |
| 7— Nguyễn văn Ngo       | 28— Phan thế Tùng    |
| 8— Trịnh hữu Định       | 29— Trương thị Tiết  |
| 9— Phan như Mỹ          | 30— Trần lưu Niệm    |
| 10— Hồ quang Bình       | 31— Lưu văn Phong    |
| 11— Vũ thị Hương        | 32— Trần văn Liêu    |
| 12— Văn tiến Hùng       | 33— Phạm lương Kế    |
| 13— Thành trọng Nghị    | 34— Lê anh Tuấn      |
| 14— Tôn thất Oanh       | 35— Nguyễn thị Nghĩa |
| 15— Phạm thị Trách      | 36— Võ ngọc Thạch    |
| 16— Trần văn Phước      | 37— Huỳnh khắc Dũng  |
| 17— Đặng thị Ngọc Sương | 38— Lê quang Tú      |
| 18— Nguyễn thị Hảo      | 39— Ngô tấn Nào      |
| 19— Trương văn Tư       | 40— Trần định Quyến  |
| 20— Hoàng ngọc Thạch    | 41— Nguyễn sỹ Quý    |
| 21— Trịnh hữu Án        | 42— Vũ Hưng          |
|                         | 43— Lê minh Trương   |
|                         | 44— Nguyễn văn Cúc   |
|                         | 45— Lâm phuộc Sanh   |
|                         | 46— Nguyễn văn Ninh  |
|                         | 47— Võ văn Đồng      |
|                         | 48— Trần đức Ry.     |



### NGÀY HÒA BÌNH

cho đồng bào xấu số Quảng Trị.  
rồi mai khi Hòa Bình  
anh đưa em về đó  
tìm lũ chuột bên đồng  
hay đàn kiến đen nhô  
hỏi xác mẹ còn không?  
nếu đồng hoang thành rừng  
mình ra tay dẫn gỗ  
em ơi, biết gì không?  
mẹ cha mình trong đó  
rồi mai khi Hòa Bình  
lối mòn cây đã cũ  
ở đó, biết không em?  
bạn bè ta đã ngủ.  
rồi mai ta lùm xem  
đồng hoang buồn thiu ấy  
hồn ai khóc trong đêm  
cầu Nhồng mắng nhịp gãy  
dưới sông có cát nhiều  
đèng bão ta lớn bé  
oan hồn chẳng phiêu diêu  
em ơi! mai Hòa Bình  
ta về, qua cho biết  
lập đàn tế vong linh  
những người chưa số chết

TRÌNH TOAN  
Sài gòn 30.6.12

### TIẾU THU ÁO VÀNG

cùng gió mùa thu đã trở về  
em thơ hồn khóc nồng lê thê

phép phỏng, anh cũng buồn như nắng  
chỉ muốn kêu gào giữa cơn mê  
em có buồn không, trong mắt trong  
mây sầu thồn thức với hương nhung  
đè cho da thịt anh vụng dại  
thương má môi em mới ửng hồng  
em gái học trò vừa lớn lên  
ôi chao em đã bết làm duyên  
đè anh yêu đuổi trong mơ mộng  
và đè linh hồn anh phát dien  
rồi áo em vàng như nắng thu  
tim anh còn ướp áo tiêu thư  
nhưng tình yêu chỉ là tuyệt vọng  
tiếng nhớ lòng anh nghe đơn đau

NGUYỄN THƯƠNG HOA

### KHÔNG CON NGÀY NÀO

em về trên lối cỏ  
ngày mùa đông mùa thu?  
đè lạt buồn mưa đồ?  
đại học năm hắt hủi  
giảng đường loang tiếng giang  
em ngồi hàng ghế xanh  
sách vở nằm im lặng  
bàn tay dài dễ thương  
hang anh đào rung lá  
hoa nở mùa noel  
đêm giáng sinh tuyệt diệu  
đốt đầm ngọn nến hồng  
đường qua đầy sỏi đá  
áo em bay vui mừng  
tóc em bờ vai nhỏ  
thơm nụ tình bao dung  
chân em còn có mồi  
ngập ngừng lối đi quen  
con dốc cười xưa đuỗi  
tháng ngày qua bên thăm  
cho anh xin gởi lại  
địa dâng hơn vẫn thơ  
đè lạt ơi—vẫn mãi  
nhớ nhung một thuở nào  
em về—thôi hãy khóc  
như chim của giáo đường  
cho anh làm mán kiếp  
loài cỏ hoang bên đường

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

### CÙNG BẰNG HỮU Ở PHAN BỘI CHÂU

trước khi bước xuống bậc cấp cuối cùng dẫn  
từ nhà trường đến cuộc đời

lũ mình hối về thăm Phú Quý một lần  
sông một đêm không có giới nghiêm  
sóng một ngày thênh thang từ khi mở mắt  
sẽ ra đường không mang giấy tờ  
sẽ rong chơi trần xì quần xà lỏn  
ngạo nghễ ciri với mặt trời lén  
khinh mạn cười với đêm sắp xuống  
tự tin cười với biển mênh mông  
sông Phú Quý rất đổi thái hòa  
với khâu súng chổi từ giao phó  
đã dò từ những cõi đại dương  
viên đạn đồng thời tìm máu đỏ  
bắn thính không rãid đổi vui mừng  
bão tin đến tàu từ phố chợ  
sông Phú Quý rất đổi tự nhiên  
giữa đám đông không e chật nồng  
rong chơi núi không ngại chông mìn  
rất ảo tưởng một đời cõi khác  
sông Phú Quý rất đổi Việt nam  
rất dân tộc không đồ viễn trợ  
với quyết định không người cản trở  
với cuộc đời không bị chỉ huy  
với khói ốc tự do suy nghĩ  
với tất cả đích thật là người  
một người Việtnam rất đổi Vietnam.

Phú Quý là một đảo khoảng 10.000  
dân ở phía đông Phan Thiết

HỒ TÀ ĐÔN

### NGÀY NHA TRANG

cánh bèo trôi giật chân mây  
còn chim sâu nhỏ xa bầy chim sâu  
kiếp tầm mang nắng nợ đâu  
thể nhân một bóng qua cầu gió sương

### ĐÊM ĐƠN VỊ 2 QUẢNG TRỊ

anh đèn vàng vọt về đường  
soi chân lữ khách tha phương lạc loài  
bóng đêm mê ngủ men say  
mưa bay lất phất than dài thân cõi

### GIÁC NGỦ

giấc mơ còn quá xà xôi  
triển mعن ru mộng trên đồi sỏi hoang

chập chờn tiếng hát trên ngàn  
giật mình nước mắt phũ phàng tràn rơi  
những ngày nỗi trôi Nha Trang

BẠCH HẠC  
BÙI VIẾT NAM

### DÃ TRÀNG

mây trên trời lang thang  
ta trong đời đi hoang  
xe sợi dài trên cát  
buồn ơi! kiếp dã tràng.

PHAN LÊ VĂN.

### NHƯ GIỌT SẦU RƠI

lang thang qua đồi vàng  
buồn trong thung lũng sầu  
mơ bên bờ cát lạnh  
hồn ta ơi về đâu?  
đi hoang tròn chín kiếp  
rung rưng trong sương mù  
sao không nghe rao rực  
ta đâu là chinh phu?!

ta đổi diện đêm đen  
ta luâ... lưu ngày dài  
ta hỏi ta còn mất  
ta lưu đày thân ai?

### ĐẢO NGÀN XA

ba năm dài hải đảo  
xuôi buồn phiền mênh mang  
nuôi nhớ thương đầy tràn  
ngựa hồng còn đi hoang  
ngày đi qua đèo cao  
đêm ngủ trên đỉnh sao  
chiều buồn trong lồng chết  
tìm ai, đâu ám hao?  
buổi sáng êm lạnh ngắt  
buổi trưa nắng nghĩa trang  
buổi chiều sầu đông đặc  
ta sống dây đẽ tang.  
biển xa với con mắt  
núi cao khuất tầm trông  
bãi khuya buồn se sắt  
thêm sương mù mênh mông.

(kinh nước mặn).

HUỲNH VĂN DỘI



CÁC SĨ

## bài ca nhân bản

Vào một hôm tinh cờ Cạc tôi vỗ tinh được xem tập Face of North VN (khuôn mặt BV). Đây là tập phóng sự bằng hình ảnh của Marc Riboud, chàng phóng viên Mỹ rất ăn khách của các báo Life, Look, Newsweek, lời bình chủ của Devillers, một tác giả Pháp rất có thẩm quyền vì những cuốn sách viết về Đông Nam Á của ông.

Vô tình thế nào lại mở ngay vào trang có những khuôn mặt lạnh lùng từ Bắc Việt trong FACE OF NORTH VN, những khuôn mặt bầu không ra một chút cảm tình, những khuôn mặt lạnh lung đến tột cùng và rợn người.

May thay khi Cạc tôi lật vội lại phía máy trang sau thì gặp ngay một dấu hiệu thật nhân bản của đồng bào miền Bắc. Đó là khoảng trang 20 hình một bức chương tuyet truyền với hàng chữ lớn : «Hoan hô Quân Dân miền Bắc bắn rơi May Bay Giặc Mỹ».

Loại bức chương này in hàng chục vạn tờ dán khắp các làng mạc Bắc Việt Nam, trên bức chương có vẽ hình một đôi thanh niên nam nữ nét mặt dảng người cực kỳ hăng hái. Nhưng đúng vào khoảng niêm của anh chàng dân quao trên bức chương, đồng bào miền Bắc đã vẽ hình cái... cù da của anh ta co dù cả cành da, cù da rẽ da, và khoảng niêm của chị nữ dân quân cũng được vẽ theo trường phái tả chân bộ phận sinh dục là đà của chị.

Không hiểu là anh chàng phóng viên Marc Riboud chụp bức bức chương đó ở đâu, có lẽ là tại một lang náo đó ở ngoại thành Hà Nội nơi mà anh và phái đoàn được phép tới.

Quả thực là cái tinh thần chống đối cường quyền, bài hước nhân bản bắt địt ở con người, đặc biệt con người VN.

Được Bắc và Đảng giáo dục kín kẹp hai mươi năm trưởng tống

đến sáu cũng phải chảy huống chi là nỗi con người, vậy mà ngay trên bức chương tuyên truyền báu hạ máy bay giặc của Bắc và Đảng, đồng bào vẫn kia đáo ghi lại được vết tích nụ cười chống đối, không lời mà súc tích biết chừng nào, nhân bản biết chừng nào.

Khỏi nói rời miền Nam là no mọi người được thở hít tự do, nụ cười nhân bản lắp lánh khắp nơi, ở đâu cũng có, nhìn đâu cũng thấy. Một nụ cười di dộng nhất mà Cạc tôi nghe được từ mấy năm trước đây, nay còn bám vào trí nhớ :

... Anh ra trung sĩ  
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con.  
Bao giờ yên việc nước non  
Anh về anh có Mỹ con anh bồng

Nụ cười cay độc? Không! Nụ cười rộn tan khanh khách, không oán thù, nụ cười nhìn thẳng, và hiểu rõ, và làm chủ được định mệnh trời trêu của mình.

Một dân tộc có được nụ cười nhân bản vươn cao và làm chủ định mệnh như vậy, dân tộc đó tất yếu bất diệt.

Đức Phật thi trung quán, ông Khổng thi trung dung, ông Lão hồn nhiên như trẻ thơ. VN suốt dòng lịch sử đau khổ, nhưng lại kết tinh được cả ba trạng thái làm nên một nếp sống nhân bản toàn diện. Ông Pascal bèn Tây Phương cũng đã nói con người chẳng phải thiên thần cũng chẳng phải súc vật; anh vào muôn làm thiên thần át thành súc vật. L'homme n'est

ni ange, ni bête ; ce qui vent faire l'ange fait la bête.

Chính vì những anh Côn sản muốn huấn luyện cho nhau thành thiên thần mà rồi rời xuống thành súc vật cả. Phải uống thuốc «hứng minh» trước khi ra trận, phải cột chân vào xe tăng, vào đại bác, vào hồ cá nhân để tử thủ thì nỗi có hơn gì súc vật.

Quả thật miền quốc gia mình khong có những trò dàn cảnh tập nề để hiệp dàn tinh thần như thế. Anh khoai đi lính thi đi, tội không khoai lính thi trốn, trốn chán rồi eo kí bị bắt thi đi lính. Ra lính thi kê ra nhiều người vẫn là khoai được chỗ nhân hạ hơn là vào chỗ cứ phải hành quân ngoài hỏa tuyến hoài hoài. Nhưng nếu cấp trên xếp vào đơn vị bộ binh hành quân hoài hoài bị cũng O.K. rồi từ thủ như An Lộc, diệt đòn phượng tuyệt vời như trận Konum..

Có ai phải uống thuốc «hứng minh» đâu (lúc buồn, chí địch, uống rượu để thi có), nói chí đến sick chán xích - ang là cái tiêu mà tại miền quốc gia tự do chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rầu hổ rỗi,

Chính vì người lính miền Nam hoàn toàn tự do như vậy cho nên lúc thất thế họ chạy thoát thân để bảo toàn lực lượng cũng có cái lèp rất nhau bẩn của lòng tham sống mà lúc họ kiêu hùng tử thủ hoặc tái chiếm cũng có cái đẹp sót sa nhau bẩn của những tâm lòng bao la không sợ chết.

Chúng ta chiến đấu như người, thất bại như người, chiến thắng như người, chính vì vậy mà chúng ta cũng bất diệt như người.

Ce qui vent faire l'ange fait la bête. Đó là bài học nhân tiền của những đạo quân thoát tướng như bách chiến bách thắng của phát xít Đức, Ý, Nhật vào đệ nhị thế chiến vừa qua, và đạo quân Cộng sản Bắc Việt hiện giờ.

xx

Thượng tuần tháng bảy vừa qua vào hôm mùng 7 tháng 7 thì p-ái, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt chuyện đến thăm các chiến sĩ và dân công An Lộc anh dũng. Đó là cử chỉ gần gũi chân thành rất đáng mến phục.

Khi Tổng thống tới thăm khu nghĩa trang B-ệt. Cách mời thiết lập chôn các tử sĩ mới nằm xuống trong vụ tử thủ, nhìn những hàng mồ mả đơn sơ với những tên cũng rất đơn sơ: h.s. nhất Nguyễn Văn X, binh nhì Trần Văn Y. IT đã khóc. Những giọt lệ chân thành, chắc chắn vậy. Ở miền quốc gia chúng ta từ tổng thống đến dân đen đều giữ đúng cương vị người, nên tiếng khóc cầu cười đều phải thực. Bởi vậy không think giả nào theo dõi radio đến đây mà không cảm thấy lòng bồi hồi cũng muốn trả lệ khóc các chiến sĩ vị quốc vong thân đó. Chứ tì như chứng kiến «Thiên thao Hồ Chí Minh» trả tài khóc kịch thì những ai đã có kinh nghiệm cộng sản tất tự nhủ thăm : «Bồ mẹ với nó rồi!»

Cách đây cũng khoảng năm sáu năm chí đó, Cạc tôi được chứng kiến một tấm hình già Hồ râu tóc bạc phơ ôm ghi lấy một anh trai trẻ tên là Hiếu chí đó đại diện cho «lực lượng giải phóng miền Nam». Trong khuôn mặt anh Hiếu trẻ đó tươi rói lên, hanh hạnh tràn bờ ôm chầm lấy «Bác» thực tội nghiệp! Riêng với Cạc tôi cho đến nay nghĩ lại còn giữ nguyên cảm giác rộn rợn như chứng kiến cảnh một con hổ ly già thành tinh chuyên ăn thịt người vừa xuất hiện thành hình ông già hiền hậu râu tóc bạc phơ để đánh lừa thế nhân.

Nước mắt ông Hồ không thể chỉ nói sướng là nước mắt că sầu mà phải nói đó là những giọt acide sulfurique thật sự, rò xuống hoa nylon cũng làm hoa đó nát mòn đi.

Trở lại chuyện tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt ngờ tới thăm quân dân An Lộc, vì bất ngờ nên tổng thống không báo cho phu nhân biết trước, mãi khi thị sát xong An Lộc tổng thống mới đến bộ chỉ huy của tướng Lê Văn Hưng dùng điện thoại siêu tần số, nói chuyện với phu nhân, báo phu nhân cùng gia đình cứ ăn cơm đi đứng chờ. Ai theo dõi cuộc phỏng sự trực tiếp truyền thanh hôm đó cũng phải công nhận là mình chỉ được nghe có một bên đàm thoại, tức là chỉ được nghe có tổng thống nói, còn bà Nguyễn

văn Thiệu nói sao thì chỉ có thể cần cứ vào lời đàm thoại của tổng thống mà đoán ra.

Nhân bài hôm nay đề cao nhân bản, Cạc tôi cứ tưởng tượng ra l-i phía tổng thống phu nhân hôm đó để ráp nối thành một cuộc điện đàm có mạch lạc hẳn hoi.

Tổng Thống : Mả nó đấy phải không.

Phu Nhân (nhận ra tiếng tổng thống) : Ủa, ba nó gọi tụi đâu về đây. Ông đang ở Vũng Tàu sao?

T.T : Đâu có, tôi đang ở An Lộc nè, thăm các vị tướng tá chỉ huy ở đây, thăm các binh sĩ cùng dân chúng An Lộc anh dũng.

P.N. (thở phào nhẹ nhõm) : Vậy ba nó cho tôi gửi lời chào thăm nồng nhiệt tới những vị đó nhé.

(Tổng Thống bị ống điện thoại và chuyền ngay lời chào thăm của phu nhân với những người hiện diện).

T.T : Thôi, má nó ở nhà cứ ăn cơm với các con đồ nhẽ, đừng chờ, tôi ăn cơm khách ở đây.

P.N : Vâng, sau đó ba nó về ngay đấy nhé.

T.T. (gạt đi) Được rồi. Thôi nhé, O.K.

Gựu thủ tướng Nhật vừa từ chức dứt khỏi được chính quyền báu tay tuyên bố «Bây giờ tôi mới được tự do!»

Bởi vì nếp sống ở chính quyền là nếp sống hình thức, cứng nhắc, giả dối. Làm gì có tự do. Đã không có tự do thì tất nhiên phi nhân bản rồi còn gì!

Nhưng nếu tổng thống N.V Thiệu tiếp tục những cuộc vi hành bất chợt như cuộc viếng thăm An Lộc để giữ gìn quân dân, và nhất là đối khi có được cuộc điện đàm nhỏ nhẽ với phu nhân như hôm đó thì ánh sáng nhân bản có bao giờ tắt dù ở chính quyền tối thượng. Và sau đây khi ông rời khỏi chính quyền để được về vui thú điện viên, chắc chắn ông sẽ không đến nỗi như cụ thủ tướng Nhật Bản mà rằng : «Sau cùng tôi đã được tự do». Bởi có bao giờ ông mất tự do đâu. Nếu quả ông luôn luôn tìm đến quân dân, gần gũi với quân dân như ở An Lộc vừa qua.

CÁC SĨ



## TRUYỆN NGẮN HAI KỲ ĐĂNG TRỌN

# Người tù binh trẻ

của MƯỜNG MÁN

(Tiếp theo và hết)

Trực thăng vút lên cao khi một trái đạn không biết từ hướng nào bay tới nổ tung đất đá phía trước mặt Tạo, chừng mười thước.

Toàn phong viên còng kềnh máy móc nhào đại xiềng đất sau tiếng nổ. Tạo la:

— Nhanh lên, đạn pháo của bọn nó đấy.

Tạo rót gòi dâng nhám sườn đồi chạy thêm vài thước nữa, kịp dừng lại khi trái đạn thứ hai nổ bên mạn trái. Toàn phong viên bám riết sau lưng Tạo. Ông trung thân thè cao lớn cúi lom nom chẳng thoải mai và nhanh nhẹn chút nào. Ngọn đồi có cái xương sống khá dài, vắng hoe, chỉ có một tóp lèn pháo binh đang điều khiển 3 cỗ đại bác hướng nòng về phía Tây phản pháo, tiếng nổ ban di nghe dòn hơn tiếng nổ gửi đèn. Lực lượng đòn trú đã rút hết xuống bờm tránh đạn pháo của địch.

Tạo dẫn toàn phong viên băng qua một lùm cây thì dừng lại trước một hố bom rộng. Dưới lòng hố lồ nhô những người. Một người lính đưa tay ngoắc. Bọn Tạo chạy áo xuống. Hố sâu tút đâu, nhìn lên

không thấy gì ngoài mảnh trời cảng xanh và bóng những chiếc trực thăng bay lui tới ban phá vùng đồi bên phải. Khói nhiều hơn mây. Hơi cay khép cả hương khí núi.

Nhóm dưới hố ngoài 3 người lính trang bị súng đạn đầy đủ, số còn lại cỡ 7,8 người áo xanh quần nâu, áo trắng quần vàng đùi thử, lộn xộn. Nhìn each phục sức. Tạo biết bọn này là tù binh. Trong 3 người lính đeo mang vũ khí đầy đủ có một người mang lon trung úy. Viên trung úy đến trước mặt Tạo nhìn qua một lượt những khuôn mặt lầm bối bụi mờ hỏi của bọn phong viên.

— Tôi có nhiệm vụ đón các anh ở đây.

— Chúng tôi muốn được gặp Trung tá trung đoàn trưởng. Tạo nói.

— Các anh đợi một tí, ngọt pháo đã.

Đợi một tí, ngọt pháo đã. Viên trung úy người nhìn trời và thốt ra câu ấy với vẻ tự nhiên như khi người ta nhìn trời nói : đợi tí ngọt mưa đã.

Tạo đưa gài thuốc mồi, Viên trung úy nhón lấy một đĩa.

— Mỗi trận pháo bọn nó kéo dài cỡ mấy phút?

— Không chừng, mỗi lần có trực thăng xuống bọn nó pháo hơi lâu. Chỗ này không đáng ngại lắm, chỉ có rót ngay chọc trên đầu mồi lo, cài hố khá sâu mà.

Bọn phong viên âm thầm làm việc, những ống kính dừng lại khá lâu trước bọn tù binh. Tạo nhìn không dễ ý đến công việc của họ, anh tiếp tục câu chuyện với viên trung úy :

— Thế ông trung đoàn trưởng ở đâu, thưa trung úy?

— Cuối mút đồi này, cỡ hai trăm thước nữa.

Tạo cười :

— Từ đây tới đó hai trăm thước, lúc này coi có vẻ xa như hai mươi cây số.

— Vừa chạy vừa bò mất cỡ hai mươi phút là cũng.

— Sao ông ta ở xa quá vậy.

— Ở chỗ đó địa thế tốt nhất, cả một rặng cây tựa bức vách ngăn phía sau có thể đỡ được loại súng pháo 75 ly của bọn nó.

Tổng loạt tiếng rõ tiếp tục rơi đều hai bên sườn đồi; đạn đạo bay giờ dài hơn : vài quả rơi hẳn sang ngọn đồi bên sau hố bom bọn Tạo dừng. Viên trung úy gỡ nón sát xuống, móc túi lấy khăn mùi xoa lau mặt, hờ hững :

— Hôm nay thế là ít đấy, buổi sáng đầu tiên tôi tiếp thu đồi này bọn nó «sắp sóc, kỹ» hơn nhiều, nhưng anh thấy địa thế ở đây có cái hay là sống đồi hẹp, hai sườn dốc đứng nên đạn thường trượt ra ngoài, cũng đỡ.

Cũng đỡ, viên trung úy thốt ra hai tiếng ấy cách hờ hững lạnh nhạt. Vẽ thản nhiên Tạo lanh lợi từ đôi mắt và những nét nhăn khắc khổ trên trán anh ta làm Tạo thấy vừa xao xuyến lẫn cảm phục, ngậm ngùi.

Những tên tù binh trẻ tuổi ngồi dồn đống lại một góc dưới bốn con mắt và hai mũi súng kiềm soát của hai người lính. Tạo đưa mắt nhìn họ ; viên trung úy hiền tia nhìn dò hỏi của Tạo, gã chậm rãi :

— Đáng lẽ mấy tên tù binh này được đưa về khe Saoh bằng chiếc trực thăng chở các anh lúc nãy nhưng vì đạn pháo nén bốc không kịp, có lẽ nó bay quần quanh đầu đó lát nữa trở lại.

Tạo nhìn những khuôn mặt ngơ ngác của bọn tù binh :

— Những «chiến lợi phẩm» sống này ta bắt được ở đâu?

— Hôm qua, ở thung lũng phía Tây cách đây cỡ hai cây số.

— Ta khai thác được ít nhiêu rồi chứ?

Viên trung úy cười ruồi :

— Bọn nó chẳng chịu nói gì cả, đúng hơn, bọn nó có nói nhưng nói tiếng Lào, chúng tôi không hiểu.

— Có chắc bọn này là Lào cộng không?

— Có thể là Việt cộng nhưng chúng già làm Lào cộng.

Tù binh : những khuôn mặt trẻ tuổi 16, 17 tuổi tóc bờm cao, áo quần xốc xêch sơ ráy nhieu nhợt đất cát. Nhìn bọn họ Tạo không thể mường tượng nổi những tay non tuồi thế kia đã từng là những chiến binh lão kinh ngoài trán địa.

Những đôi mắt mệt mỏi rủ xuống buồn với những bàn tay trống tròn lầm than sầu nuộn, Tao chợt chú ý đến tên tù bộ binh có đôi mắt to, mắt nhung đèn như mắt con gai. Hắn trạc 16 tuổi là cũng hẵn giương đôi mắt êu ái nhỉ. Tao nhận ra nét kiêu mao trên đôi môi non trê áy và anh không yên心得 nụ cười đáp lại. Nem véc mặt non choet bần binh rất đáng yêu của hắn không dung Tao muốn mắng hắn như là mắng một đứa em trai ruột thịt : Tại sao mày không cắp sách tới trường, ngày ngày đổi điện cái bảng đen và ông thầy cô giáo khà binh nào đó. Tại sao mày lại cầm súng ? Tại sao mày ra mặt trận ? Mày ăn nhầm thuốc lù nǎo ? Bữa nǎo nào ? Câu mắng anh nghĩ cũng có thể đúng là mắng mình, mắng tất cả những thằng con trai trên dưới hai mươi đang có mặt đọc bài trên phong tuyển, trại hèn địa đạo trong cuộc chiến dat đồng này. Tạo lảng tránh tia nhìn em đêm của tên tù binh trẻ tuổi và chợt cảm nhận cái nhìn trao đổi vira rồi giữa hắn và anh có một sự «mì lai nhau khứ», quả đỗi êm ái. Tao nghe mình dài dờ với cảm giác : nứa bàng khuàng nứa hối tiếc, anh tự hỏi sao mình không nhủ hắn với cái thân tình hơn nhỉ ? Ý nghĩ thoáng qua trí, anh ngạc nhiên về phía tên tù binh trẻ, hắn đang đầm đìu trông với ra những chỏm núi xa xa không hề biết đến khoe nhìn thản thiện của anh. Tao chậm chạp quan sát hắn như người đi sở thú ngắm một con thú bị nhốt trong chuồng. Tên tù binh trẻ : con thú bị thương, bắp chân trái hấn buộc miếng băng trắng xóa bầm khô vết máu. Mùa da xanh tái căng nỗi bật đôi mắt đen láy hơn, mái tóc hết ngắn rung động phu phát trước giờ tựa chùm lông ngựa mềm. Hắn nhìn ra đôi núi thẳm mù mây khói, hình ảnh tha thiết nào đang vực dậy, đánh thức sau đôi mắt đẹp kia ?

Không khí trên đầu chuyển động mạnu, tiếng động cơ lọc qua gió nghe xanh xạch, trực thăng trở lại.

Hai người lính có nhiệm vụ áp tải tù binh ra hiệu cho bọn này dừng leo rồi tất cả chạy nhanh ra bãi đáp. Tên tù binh trẻ tuổi chân bị thương ném chạy không được nhanh, hắn bỏ xa bọn người chạy trước gần hai thước. Trực thăng gồm rúta xuồng, tung bùi cát mít mù. Bọn phong viên kè máy lèn miệng hổ theo dõi.

Người lính áp tải lùa nhanh tú binh lên lồng tàu nhưng không kịp nữa những trại đạn đã xé gió vụt tới.

Trực thăng cất cánh khi người lính áp tải thứ hai và tên tú binh trẻ tuổi (cô đôi mắt đẹp như mắt con gái) vừa tới được trung tâm bãi đáp. Hai kẻ nã tên tú binh quét nǎm rạp xuống đất tránh đạn. Viên trung úy la to :

— Chạy nhanh về phía này.

Người lính áp tải nhầm dậy nhanh nhẹn chạy trở lại hố bom; tên tú binh khập kiễn với cái chân đau nhưng han vẫn cố chạy, hai bàn chân trần cuống quít đạp đất lấy đà, thân thể nhỏ nhoi lăng quăng mồ mòn di động sau lớp bụi.

Tạo và viên trung úy cùng la to :

— Ráng lên, ráng lên, còn một đoạn ngắn nữa thôi, ráng lên ráng lên. Không biết hắn có ghen và hiếu tiếng gọi khích lệ ấy không ? Hắn chỉ lết được một đoạn ngắn rồi ngã sấp xuống khi quả đạn pháo thứ năm rơi cách đó chưa đầy 4 thước. Bọn phóng viên hướng ống kính bộ tư về tên tú binh. Viên trung úy hốt hoảng :

— Hán dính rời chết mất.

Tạo nghe nhói trong tim một mũi kim châm, không chần chờ, anh lao người ra khỏi hố bom khom lưng chạy. Viên trung úy hét dẹp :

— Anh đi đâu à ?

Tạo nhắm cái thân thể nhỏ nhoi đang quần quại ẩn nấp. Tạo đỡ sập tǎm mìn xuống lúc nghe tiếng đạn vút qua đầu, anh chụp vội bàn tay kề ngó nạn súng soái trên mặt đất nóng hỏi, và với một cử động nhanh gọn, anh hất hán lên lưng cõng chạy trở lại.

Tạo đặt hán nằm xuống. Hán mềm rũ như đồng cỏ rách đỏ lóm móm, hán quấn quại giữa lòng hố bom mềm mại tựa con rắn bị đập nát đầu. Đôi mắt đẹp như mắt con gái đờ dẫn trong lóe láo lác thاء. Toàn phóng viên quay ống kính xuống sự đau đớn cùng độ của tên tú binh trẻ. Tạo ngần ngừ, đôi mắt anh đỏ ngầu, mặt lấm bết mồ hôi và bụi đỏ nom man rợ rùng rợu. Hai bàn tay Tạo dính đầy máu; máu tên tú binh nhuộm đỏ lung áo anh từng vệt dài to bản.

Tên tú binh thôi quần quại, hán bầu chặt những móng tay xuống đất với sự cố gắng cực kỳ khẩn trương, hán cong duỗi người lên rèn khẽ:

— Mẹ ơi con chết mất. mẹ ơi mẹ ơi...

Máu theo tiếng kèo vỡ khán tuôn ra từ những vết thương, máu nhuộm chỗ nằm ném bỏng của hán. Tạo ngồi bệt xuống với dáng vẻ người thất vọng chán nản, anh cọ sát hai bàn tay gõ từng mảnh máu khô với một nỗi buồn muộn màng nhòa nhạt. Viên trung úy đến bên Tạo, giọng không buồn không vui :

— Hán là Việt cộng chứ không phải Lào cộng, anh có nghe hán vừa kêu : mẹ ơi mẹ ơi không ? Tạo không ngước đầu, đáp khẽ :

— Vâng, hán là Việt cộng.

Những quả đạn pháo thả dần rồi dứt hẳn. Niềm im lặng chùm xuống vây che ngập thở. Tiếng rèn của tên tú binh trẻ yếu mòn dần, rồi tắt. Hán đã chết.

Đôi mắt tiếc thương mãi lên trời không chịu khép. Đôi môi mở hé lộ những chiếc răng cứng lạnh, đôi môi mở và chẳng còn tiếng kèo nào thoát ra từ lối lòng ngực lỗ chỗ dấu đạn kia. Tạo nhìn hán, nhìn đôi mắt đẹp của hán đã vĩnh viễn tắt những tia sáng tinh anh. Hán là tú binh chưa có số, hán chết trước khi người ta có đủ thời giờ tang hán một con số deo mang cho nặng thêm số kiếp của một con người. Hán là tên tú binh thứ mấy trong số những tên tú binh bị bắt của cả hai phe từ ngày khởi chiến ? Hán là kẻ thù bao nhiêu trong chuỗi người đã ngã xuống ? Đồng đội hán nấp sau rặng núi xanh xa mịt mùng kia có biết đã giết lầm người của phe mình không ? Nếu không bị thương ở chân chắc hán chạy thoát ? Nếu hán ráng chịu đau thêm tí nữa, chạy nhanh hơn để leo kip máy bay ? Những câu hỏi xoay tít mờ mịt trong đầu Tạo cơ hồ biến cai đầu anh thành cơ phận nhỏ của một bộ máy nổ nào đó. Bụi đờ theo gió tóc lèn, cày cối tàn tật cùi đầu trên những hòn cat lảng lò hòn mè như đang trong cơn say ngây ngất. Tạo cảm thấy bức bối khó chịu hết sức, anh muốn làm cử động nào đó để thoát ra khỏi trạng huống đắt đơ hiện tại. Người nữ phóng viên dùi đàng đưa bàn tay vuốt đồi má tên tú binh trẻ đồng kin lại ; cô ta miên mài để néo xúc động hay sợ hãi ?

Viên trung úy lên tiếng xé rách im lặng :

— Bây giờ mới qui vị đến gặp trung tá trung đoàn trưởng.

Tạo quay lại toàn phóng viên :

— Qui vị có 20 phút để tiếp xúc với vị chỉ huy trưởng căn cứ này, sau đó chúng ta trở lại đây đợi máy bay về Khe Sanh nếu không có gì trực trặc.

Mọi người lần lượt lên khỏi hố bom chạy nhanh về phía cuối dời. Người lính áp tải tú binh vừa thoát nạn đi sau cùng, cày súng hán gần như kéo lê trên mặt đất.

oo

— Cô có cảm tưởng gì về chuyến đi vừa rồi ?

Người nữ phóng viên nước ngoài nhìn xuống bộ áo quần lấm lem bụi cát.

— Ô, nguy hiểm nhưng thích thú lắm.

Tạo bung mǎu tàn thuốc bay qua vòng kẽm giai cảng thấp bên cạnh lối đi cười ruồi. Bốn tên phóng viên đàm ông đi sau Tạo và người nữ phóng viên một khoảng xa. Họ vừa trở lại Khe Sanh sau những giờ căng thẳng kinh trên căn cứ hỏa lực kia. Tất cả đều an toàn. Giờ se lạnh, mèo uất nhất hồn, có thể người thấy mùi sương ngai ngái đầu mũi. Người nữ phóng viên xốc cao cổ áo chàm bước kín đáo nhìn Tạo.

— Hình như ông bệnh ?

— Tôi hơi bị nhức đầu.

— Cảnh tượng trên đồi vừa rồi chắc tôi khó quên.

Tạo đút hai tay vào túi quần, bình thản :

— Cô muốn nói những loạt pháo kích hay cái chết của tên tú binh ?

— Cả hai.

Người nữ phóng viên dừng một chút rồi ngập ngừng :

— Ông buồn ?

— Không, tôi buồn gì đâu ? Những cảnh tượng ấy quá thường. Từ lâu rồi lịch sử nước tôi là mòn hàng đát giá trên thị trường mậu dịch quốc tế, hầu hết báo chí nước ngoài mỗi ngày đều dành trang nhất với những hàng tít lớn đề khai thác từ đường tơ kẽm đến cái ròn của cuộc chiến dai dẳng này, mai mốt, hình ảnh rầy chết của tên tú binh chiều hôm nay sẽ được to màu phoi rõ trên mặt Tivi và mặt báo, đồng bào nước cô ngồi trong ghế hành, tay cầm ly rượu Whisky hoặc miệng vừa nhai kẹo Chewingum vừa nhìn lên màn ảnh nhỏ chiếm ngưỡng cái chết của thằng dân nước tôi bằng những khuôn mặt ghê lạnh...

Người nữ phóng viên lắc đầu nhẹ nhàng, ngắt lời Tạo :

— Ông nói nghe buồn và cay đắng quá, nhưng tôi kính trọng sự cay đắng và nỗi buồn của ông.

Hai người dừng lại giữa lối đi, Tạo đốt một điếu thuốc.

— Lúc ngồi trên máy bay cô có nhớ đến người thân của cô chứ ?

— Vâng, tôi cảm nhận thật rõ ràng phút lâm nguy của anh ấy, tôi đã khóc.

Tạo nhếch mép cười buồn bã :

— Hy vọng lần này về lại quê nhà cô có thể yên tâm đi lấy chồng.

Người nữ phóng viên cúi mặt :

— Không, tôi khó quên được anh ấy, chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới làm lễ định hôn.

— Cô có thấy những viên phi công như vị hôn phu của cô chết trên đất này là anh hùng không ?

Người nữ phóng viên bối rối lắc đầu :

— Câu hỏi của ông khó quá,

Tạo áy náy :

— Xin lỗi, lần nữa tôi lại gọi dậy mối buồn của cô.

— Ô chẳng có gì, cam ơn ông nhiều lắm.

Bốn tên phóng viên đàm ông đi trò chuyện với họ chào và noi cảm ơn Tạo rồi cả bọn kéo nhau về phía sân bay V.I.P. Họ phải trở lại Huế trong chiều hôm nay.

Còn lại mình, Tạo, với cái đầu lồng bóng cơ hồ đầy ắp những nước, anh cúi đầu bước chậm, cảm thấy mệt mỏi xâm cát, hất ba phần tư hồn và xác.

Tạo dừng chân trước một cửa hầm thấp. Người lính đang loay hoay nhóm lửa bằng mây cục xăng đặc nghe tiếng động ngang lèn :

— À, thiếu úy về đó hả. Tôi định nấu cà phê, uống một tí cho ấm nhé ?

Tạo nhìn ca nước và những gói cà phê bột nhờ bảng chiếc hộp quẹt dưới chân người lính.

— Cám ơn, tôi không khát.

Tạo quay lưng chui vào cửa hầm, chợt loáng thoáng nhớ câu buổi sáng anh đã nói với người nữ phóng viên khi đứng trước chiếc xe câu lạc bộ lưu động ; «Nước tôi vẫn minh nhớ chiến tranh, trước kia dân tôi hái lá trên rừng về nấu uống, không có loại nước này», không dung Tạo mỉm cười. Người lính nháy lóng ánh đèn dày máu, hán kêu lên hốt hoảng :

— Ủa, sao ao thiếu úy dinh đầy máu vậy ? Ông bị thương hả ?

Tạo không quay lại, chậm rãi :

— Không, máu đứa khác.

Cao hầm tối lờ mờ, Tạo hoa mắt không nhìn thấy gì cả. Lúc này anh mới ngửi thấy mùi máu tanh hực lên mũi muỗi ơi, anh cởi vội bộ áo quần ném ra cửa ; người lính vẫn còn đứng lờ ngờ ở đó đưa tay đón lấy. Tạo mò mẫm tới chiếc ghế bô ngả lưng nằm xuống, chợt nhớ chưa bảo cáo, anh gọi người lính vào.

— Anh lên trình với trung tá tôi đã trả về an toàn, bọn phóng viên đang đợi máy bay về Huế ngoài sân bay V.I.P, ông có hỏi bảo tôi nhức đầu

Tạo kéo mền trùm kín thân thể, cảm thấy lạnh thật sự, anh mơ hồ nghe từ xương da một cơn sốt đang âm thầm trỗi dậy. Tạo cong người như con tôm. Tấm mền da học hỏi ấm quen thuộc là chiếc kén thân yêu mỗi đêm Tạo cuộn mình trong đó nghe cò đơn thầm thia tận hồn trong lỗ xác ngoài,

Trong giấc ngủ chợp chớp, giấc ngủ nặng hơn ngàn cân đá Tạo mơ thấy tên tú binh trẻ tuổi có đôi mắt đẹp như con gái lang thang qua những đồi cây chập chùng xanh ngát, miệng không ngọt gọi mẹ ơi, mẹ ơi... và anh, anh biến thành người đạo sĩ râu tóc bạc phơ chống gậy đứng trên ngọn đồi xa lì ấy, đứng trước chiếc hố bom sâu thẳm, hố ngập đầy nước trong xanh như hồ thu. Người đạo sĩ buồn bã thọc gậy xuống khuấy mặt hồ, những gợn sóng lan rộng mãi ra, xóa trắng tất cả.

MƯỜNG MÁN



# Bến Lề Hội Nghị Genève 1954

(Tiếp theo trang 7)

Chánh phủ Laniel bị lật đổ. Mendès France lên thay với lời « đánh cá » trong vòng một tháng sẽ kết thúc chiến tranh Đông Dương, tức là tối ngày 20-7.

Ở Berne, Thụy Sĩ, Chu Ân Lai và Mendès France gặp nhau ngày 23-6. Đó là một phiên họp lịch sử vì chính trong phiên họp này thực dân Pháp và CS Tàu đã thỏa thuận nguyên tắc chia cắt. Sau phiên họp, cả 2 bên đều có vẻ lạc quan về sự tiến bộ của hội nghị.

Lập trường của chính phủ Pháp khi đó là cát VN ngang vĩ tuyến 18 quãng Đồng Hới, Nơi đó địa thế hiểm trở và Việt Minh khó lòng xuá, quân tấn công vào Nam. Pháp cũ g muốn cho các giao khu Bùi Chu Phát Diệm trở thành những lù u vực tự trị và được trung lập hóa.

Buổi họp ngày 25 tháng 6, chính Tạ Quang Bửu lại lập lại đề nghị chia cắt đất nước và đòi chia tại vĩ tuyến 12 ngang với Tuy Hòa.

Trong thời gian này quân Pháp ở Đông Dương lần lần rút khỏi nhiều khu vực quan trọng nhất là vùng châu thổ sông Hồng Hà, khu Bùi Chu, Phát Diệm. Ông Ngô dinh Diệm về VN làm thủ tướng.

## Mendès France—Molotov bên bờ hồ

Trong tuần lễ đầu tháng 7 hội nghị vắng lặng. Tối ngày 8-7 Molotov trở lại Genève. Hai ngày sau Chu Ân Lai trở lại cùng Eden và Mendès France.

Ngày 13 và 14 ba đại biểu Anh Mỹ pháp gặp nhau ở Paris: ngoại trưởng Mỹ Dulles, Anh Eden và Mendès France. Ngày lúc đó trong vấn xã Tass của Nga đã tố cáo Dulles đến Paris để phá hội nghị Genève.

Nhưng Dulles tới Paris chỉ để thông báo lập trường Mỹ cho Mendès France, là không bỏ rơi Pháp, không chịu cử phái đoàn cao cấp tới hội nghị vì không muốn chịu trách nhiệm về hậu quả của hội nghị khiến hàng triệu người lọt vào chế độ Cộng sản, nhưng Hoa Kỳ cũng không gởi quân tới Đông Dương khi Anh không thỏa hiệp hành động chung.

Nhưng tóm lại Dulles vẫn thể thuận các đề nghị của Mendès France ở hội nghị.

Chiều ngày 15-7 Mendès France trở lại Genève

sau khi hội đàm thắng lợi với Dulles và Eden ở thủ đô Pháp.

Genève lại tấp nập, xe cộ chạy như mắc cửi trên đường nối trụ sở các Phái đoàn.

Chỉ trong có một ngày hôm ấy người ta có thể đếm được 13 cuộc hội đàm hẹn hò quan trọng: Eden—Mendès France, Eden—Molotov Eden—Menon, Eden—Sannikov (Lào), Eden—Tep Phen (Miền), Chu Ân Lai—Menon (Ấn) Mendès France—Mesnon Menon—Johnson(HK), Menon—Molotov, Molotov—Phạm Văn Đồng, Chu Ân Lai—Mendès France—Saranikonne(Lào) Trần văn Đỗ—Mendès France và một cuộc hội đàm ngoài lề hội nghị Trần văn Hữu (ở Paris sang) với Phạm Văn Đồng.

Cuộc hội đàm quan trọng nhất có lẽ là cuộc hội đàm Mendès France và Molotov ở biệt thự Joli Port của thủ tướng Pháp. Ăn cơm chiều xong hai ông đưa nhau ra ngồi riêng dưới bong những cây đa mọc bên bờ hồ. Trên bàn: bàn đồ Đông Dương. Có mặt ngoài hai ông chỉ thêm một người thông dịch tiếng Nga Ardonikov. Các người tùy tùng không ai được dự.

Mãi tới 1 giờ 30 sáng, hai người mới chia tay nhau về. Vẫn đề quan trọng mà hai ông thảo luận riêng với nhau là đường chia đôi VN.

Molotov đòi chia ở vĩ tuyến 16 (Huế) và không chịu nhận các vùng tập kết da béo. Về vấn đề tuân thủ Molotov không đòi hỏi kỷ hạn. Ngày 18-7-54 lại có một phiên họp chính thức và lâu hẹp nữa. Sau khi cả hội nghị vẫn tái nhả những lời tuyên truyền không thực tế, hội nghị chỉ có vẻ hình thức, bỗng dung trường phái đoàn VN là BS Trần văn Đỗ đứng dậy. Ông nghiêm ngào, cất tiếng phản đối việc chia xé nước Việt Nam.

Lúc đó phòng họp bỗng im phẳng phắc. Cả phía Cộng Sản cũng cúi đầu im lặng. Người ta có cảm tưởng như một lê truy điện người mới chết.

## Khi Molotov quyết định

Ngày 19-7 Phạm Văn Đồng đã thỏa thuận cắt ở trên vĩ tuyến 16. Chỉ còn 24 giờ nữa cuộc đánh cá của Mendès France kết thúc. Buổi sáng Phạm Văn Đồng, rồi Eden, mời Molotov đến hội đàm với Mendès France. Buổi trưa thủ tướng Pháp dùng bữa với Chu Ân Lai.

Chu tỏ ý hoa hoãn. Pháp nhờ ông can thiệp để Phạm Văn Đồng nhường thêm bước nữa.

Nhưng khi ấy Chu bị ám ảnh một vấn đề khác. Trung Cộng không muố ở phía Nam Trung Hoa có một căn cứ quân sự nào của Hoa Kỳ vì vậy ông đã Pháp phải nhận việc « Trung lập » cả báu đảo Đông Dương để đề phòng hậu họa.

Nhưng việc đó lại trái với: « Bảy điểm » của thỏa hiệp ngày 29-6 đòi không hạn chế khả năng các quốc gia Đông Dương trong việc duy trì các chế độ quốc gia vững chãi, nghĩa là phải để cho họ muôn nhờ ai thì nhờ, muôn liên kết với nhau

nào thì liên kết. Hai bên nhân nhượng tìm được một phương pháp « Soay nước bì » chỉ cấm những cuộc liên minh trái với hiến chương Liên hiệp Quốc mà thôi.

Chính giữa lúc ấy một điện tin từ Hoa Thịnh Đốn tới báo cho Mendès France biết rằng Dulles không còn phản đối điều khoản bău thỏa hiệp nói về việc phòng vệ Ai Lao và Cao Miên cho rằng như vậy không phải lập « Trung lập Hóa »

Nói chuyện với nhau xong tối bốn giờ chiều. Chu Ân Lai và Mendès France hội đàm với Eden và Molotov ở trụ sở phái đoàn Pháp (biệt thự Bocage). Bởi Phạm Văn Đồng tới.

Trên tấm bău đồ, tính từng cây số một Phạm Văn Đồng đặt lùi dần về phía Bắc, vừa lùi vừa chống đối kịch liệt. Molotov chưa nói gì.

Mười bảy giờ 20 ông Molotov mới cất tiếng:

« Thời ! hãy thỏa thuận ở vĩ tuyến 17 đi ! »

Vĩ tuyến 17 ! Pháp Anh không đòi gì hơn ! Thực sự là quá sức tưởng tượng của họ !

Đồng ý đồng ý. Nhưng đồng ý đồng tuyển cử vào 6 tháng sau (trước Nga đề nghị 16 tháng, Pháp đòi 18 tháng). Cuối cùng lại cũng Molotov quyết định: là 2 năm.

Lúc đó đồng hồ chỉ 17g15 phút.

Thế là Hội nghị Genève đã đạt tới thỏa hiệp. Chỉ còn một rắc rối là phái đoàn Cao Miên không chịu

ký, nhưng các cường quốc cũng thu xếp ổn thỏa. Trong các giờ phút gay cấn sau cùng ấy, Molotov ngoại trưởng Nga luôn luôn là người quyết định.

Gần đây Chu Ân Lai tâm sự với một nhà báo rằng ông tiếc đã nhượng bộ ở Genève vì khi đó là hội nghị quốc tế đầu tiên của ông. Chu Ân Lai tiếc gì ?

Theo tình hình quân sự lúc đó Pháp đã kiệt quệ và Việt Minh có thể đòi hỏi hơn nữa. Nhưng Nga và Tàu Cộng đều sợ làm găng quá thì Pháp không chịu nổi sẽ mời Mỹ đem quân vào Đông Dương. Nga và Tàu đều sợ Mỹ đặt căn cứ ở Đông Dương. Chính vì vậy Việt Minh đã bị hai nước đàn anh bắt phải nhượng bộ Pháp nhiều hơn thire tế chiến trường.

Khi đó thế giới Cộng sản có sự thống nhất chỉ huy, còn kỷ luật. Ngày nay Nga và Tàu chống nhau nên tình thế đã khác.



TRANG

# Vitac 500

TINH CHẤT VITAMINE C

còn cho  
CÁC NHÀ THỂ THAO VÀ CÁC SINH VIÊN HỌC SINH



## CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN

Buổi sáng Mô dậy sớm vì thói quen, một thói quen giúp anh nhận thấy rằng những ngày dài thường dài. Cả hai vợ chồng đều không ăn sáng viêc cờ «buổi trưa ăn một thè». Rửa mặt chải đầu xong rồi Mô lại lên giường ngồi bô gối ughii vẫn vơ. Trước anh tinh toán nhiều chuyện, tìm kế hoạch giải quyết nẹn thất nghiệp, sau này thi anh chỉ ước lẳng nhẳng và trông cậy ở phép lạ. Sự mong ước không có trật tự rõ rệt. Nếu đêm trước nóng nực khó ngủ quá thì anh ước một cái biệt thự có vườn rộng. Nhưng người đang sống lơ mơ trong biệt thự bỗng có thể chỉ ước một bữa ăn sáng tầm thường. Cái dạ dày hay lên tiếng đòi phân xác mõ dàn cho nó. Nó đòi hỏi không cầu kỳ nhưng luôn luôn dai dẳng, quyết liệt. Trong mơ ước ca bữa ăn sáng và toa biệt thự đều có một đặc tính chung: khó kiểm.

Khi biết các băng xưởng đã đày người làm, Mô lên đường. Cũng ăn mặc trinh trọng, cũng hồn con, nhưng ra khỏi nhà, anh chỉ còn là một chiếc định ốc dù.

Mô tìm đến những người bạn có việc làm nhưng tương đối rảnh rang trong công việc để tiêu thụ cho hết buổi sáng. Bao giờ anh cũng hỏi họ: «Có gì lạ không?»

Phản lớn lắc đầu, cũng có người đem một tin lá trên báo ra kề cho Mô. Thực ra chẳng ai hiểu câu hỏi của anh, nó chỉ có ý thế này: có việc gì cho tôi làm không? Tôi có may mắn thoát cơn thất nghiệp không? Nghe câu hỏi ấy nếu người bạn hóng reo lên: «A! đang mong bạn ta qua! Hằng X, Y, Z... đang cần một người có khả năng như bạn, để tôi viết giấy giới thiệu» như thế là anh bạn đã trả lời đúng câu hỏi của Mô. Mô không thực sự cần biết chuyện là Mô chỉ mong chuyện làm cho đời minh khà hơn, đổi khác một cách thuận lợi.

Nhưng chuyện là, dù với nghĩa nào, cũng không thể xảy ra mỗi ngày. Do đó, hỏi xong câu chuyện mán vò được thết đãi. Mô không tiết lộ những lý phút lang thang không mục đích, Mô cũng bao giờ nói với vợ rằng anh không về nhà trưa vì không muốn làm hao một phần cơm gia đình đồng thời anh chờ ăn một phần cơm đầy đủ hơn và có một chút mỡ vào buổi tối.

Nếu có nói một điều gì hơi phóng đại tình trạng minh, Mô cũng không nhắc tới những nhân vật trọng trong trường tượng. Mô chỉ muốn chị vợ tâm về cái dạ dày của anh.

Anh biết những điều gì chờ đợi mình ở nhà. Trước hết là có những bát cơm dành cho anh, mõ

ăn duy nhất là muối. Lúc đó, ăn cơm với muối cũng thú vị. Nhưng Mô nhất định bỏ qua cái thú vị đó, chờ bữa cơm chiều. Tối về anh sẽ được ăn món cơm trưa rang lại. Cơm rang có chút mỡ với muối để nuốt hơn nhiều. Những điều đó vợ con anh không thể biết. Người vợ chờ đợi tưởng rằng trưa nào anh cũng ăn uống linh đình với bạn bè. Chị ta làm sao hiểu nổi anh chồng chỉ thèm chút cơm có mỡ.

Vợ con anh không biết nhiều điều khác nữa. Chẳng hạn những ước vọng của anh mỗi buổi trưa. Ước vọng không lớn; mong gặp một người bạn mới uống cà phê. Chất cà phê khiến bụng anh nôn nao, nhưng chỉ một lát sau nó cho anh cái cảm giác no bụng thực sự. Anh sẽ sống một buổi chiều để chịu tạm tránh được những rắc rối do cái dạ dày gây ra. Nếu người bạn lại có vẻ dữ giả đến độ Mô dám gọi một ly cà phê sữa mà không ngại mình đã lợi dụng quá thi tình thế còn tối đẹp hơn nữa. Ly cà phê sữa bồ béo hơn và được Mô coi như một thứ cơm trưa thịnh soạn.

Mô không hiểu thành phố có bao nhiêu người thất nghiệp và có kẻ nào khặt khùng đến độ tra lang thang mỗi buổi trưa như anh không? Mô chỉ luôn nghĩ mình là một thứ chủ gia đình không ra gì. Kè cả ước vọng của anh cũng không hợp thời. Người ta ua uống cà phê vào buổi sáng.

Anh lần tìm những người cùng cảnh ngộ thi không thấy. Nhưng có người ban thuộc nhiều điều xưa cũ, chịu khó ngược dòng thời gian, tìm cho anh một đồng minh, một thứ người đồng bệnh. Người bạn chắc cũng mất một thời gian dài nghiên cứu nên kết quả việc tìm tòi của anh ta quả là có phần chính xác và ngoan mục nữa.

Anh ta gọi Mô là «người chồng nước Tề».

Gã đàn ông trong truyện cổ là sống cuộc đời hàn tiện lại va khoác lác. Hắn đi xia cơm rượu ở những đám tang, la cà kiếm ăn ở nghĩa địa nhưng ai nào cũng khoe với vợ rằng đi ăn nhậu với các quan lớn. Mỗi sáng hắn đều lên đường một cách trang trọng hơn Mô. Khi về nhà hắn no say hoiu. Những điều hắn khoe khoang không phải là chuyện là Mô chỉ mong chuyện làm cho đời minh khà hơn, đổi khác một cách thuận lợi.

Nếu có đổi trả, Mô chỉ giấu giếm sự thèm thuồng với ly cà phê vào buổi trưa do người bạn mà anh đã được thết đãi. Mô không tiết lộ những lý phút lang thang không mục đích, Mô cũng bao giờ nói với vợ rằng anh không về nhà trưa vì không muốn làm hao một phần cơm gia đình đồng thời anh chờ ăn một phần cơm đầy đủ hơn và có một chút mỡ vào buổi tối.

Nếu có nói một điều gì hơi phóng đại tình trạng minh, Mô cũng không nhắc tới những nhân vật trọng trong trường tượng. Mô chỉ muốn chị vợ tâm về cái dạ dày của anh.

Nhưng cái việc một người bạn nhìn ra anh là người chồng nước Tề cũng khiến anh suy nghĩ

ubiều. Vì thế, anh bỏ qua một vài cơ hội tốt.

Một người bạn giàu có, hiểu khá rõ ý nghĩa những giờ đi lang thang vào buổi trưa của Mô, đã đề nghị với anh: «Trong khi chờ đợi tình hình sáng sủa hơn, mỗi ngày ông hãy chịu khó đến đóng đô ở nhà tôi vào buổi trưa. Giờ đó, khách giànghồ tụ tập đánh xì đồng lăm. Tâm lý tại nó thế này: Biết ông nghèo chúng nó cũng thương nhưng chẳng có đứa nào tự dưng đưa ông một khoản tiền, hoặc có đưa thì tiếc, chỉ hảo tâm được tối đa là một phát. Nếu chính ông mở miệng vay mượn thì chúng nó còn kinh hãi nữa, chúng nó sẽ trả lết. Nhưng ngồi trong bàn bạc thì khác. Nó hốt một quả vài trăm ngàn nó có thể phạt cho ông năm mươi ngàn rất dễ dàng. Tiền cờ bạc là lầm. Mỗi ngày chắc chắn ông sẽ có một khoản».

Đúng như người bạn nói, áp phe đó rất ra tiền. Nhưng Mô không theo đuổi được lâu. Vài, vì bị ám ảnh bởi người chồng nước Tề, anh lại làm hỏng hết tình trạng tốt đẹp. Trước hết là buổi trưa anh không phai mong đợi cà phê sữa như mong đợi trung số, đến nhà bạn có ăn uống đàng hoàng. Nhưng bữa ăn thịnh soạn dành cho những người đánh bạc khiến kẻ chầu ria đỡp đến lần thứ ba thấy đã khó nuốt hơn ly cà phê cầu may. Ăn uống mãi như thế thi kẻ đã giống người chồng nước Tề đến bảy phần mười rồi còn gì. Sau đó đến sự bàn khoán về món tiền kiếm được. Công lao duy nhất của anh ở đây là chờ đợi và giả lả cười góp với kẻ thắng cuộc. Nhưng anh chầu ria có quyền ôn ào hào hứng hơn cả người trong cuộc nhưng phải không có một hậu ý nào. Mô đã từng chầu ria ôn ào, vui vẻ tự nhủ.

Nay tình trạng hoàn toàn khác. Một tiếng cười tiếng nói vui vẻ của anh đều như mang mục đích: kích thích sự vui vẻ kẻ, thắng để hán hảo tâm rộng rãi hơn trong việc phát tí tiền cùm khi xong ván bài. Anh mong mỗi hồi hộp theo bản, nói những câu khích lệ thật tự nhiên, anh giống một người chầu ria bình thường bắt vụ lợi. Nhưng cái lúc hán phát tiền cho anh, anh bỗng ngượng nghịch khổ sở với riêng mình. Dần dần, mỗi lần sắp nói một câu vui anh lại kinh hãi, khựng lại. Mô cảm thấy quả thực anh đang trên đà biến hoàn toàn thành người chồng nước Tề. Chỉ còn chút khác biệt: anh biết ngượng và không khoe với vợ một điều gì.

Để xóa bỏ tất cả dấu tích của gã đàn ông trong truyện cổ nơi mình, Mô còn một con đường duy nhất. Một buổi trưa, anh trở thành một con bạc với số vốn mà anh đã được phát lai rai trong ba ngày. Anh đánh một cách cầu thả hào phóng quá đáng như muốn trả lại mọi người số tiền anh đã nhận. Đầu tiên anh làm cho đồng tiền trước mắt cứ cao dần lên, nhưng chỉ vài giờ sau đồng tiền nhỏ dần cho đến lúc anh trở lại tình trạng của ba ngày trước đây, khi mới đến chầu ria.

Mỗ cũng toát mồ hôi, đờ mặt tia tai cay cù Anh đòi vay tiền già chủ đề đánh nữa. Nhưng tâm lý người chơi bạc có vài điểm đặc biệt. Khi thắng con bạc họ nên rộng rãi một cách khác thường. Lúc chơi cũng có một điều họ ghét khác thường đó là cái cảm tưởng phải đấu với mòn tiền của chính mình. Người đánh bạc không sợ Mỗ thắng nhờ số tiền vay nhưng sợ họ chỉ thắng cái số tiền họ cho anh vay. Đánh như thế hoàn toàn nhạt nhách nhất hưng thủ. Người ta ngồi gò lưng hắng giờ mìn thở khi bài bài chắc chắn không phải để làm một việc thiếu tinh chất hưng thủ.

Mắt áp pao lấp sâu, Mỗ lại lang thang.

Khi Mỗ đi theo bọn cướp nhà băng, chị vợ kinh ngạc không hiểu gì. Nhưng khi anh bị nhốt vào đường tri viện thì chị lại tìm được lý do chính đáng. Chị bảo : «Đầu không đội mũ lại đi rặc cảng suốt ngày làm gì mà chẳng phát khùng lên ». Ngoài vợ không hề biết Mỗ đi những đâu, no đói thế nào. Nhưng cứ tính toán số giờ Mỗ không có mặt ở nhà chị dù hiểu rằng anh đã đi nhiều lần. Bết lý do bệnh khùng của anh, chị không còn băn khoăn các vụ khác chót nào. Người khùng có thể cướp một bay mười nhà băng hoặc chỉ leo lên nóc nhà nhảy múa ca hát, ai mà biết tại sao ?

Hôm nay tìm về nhà đóng vào buồng trưa, Mỗ tưởng như mình đang sống thêm một buổi trưa lang thang có gió cái nóng hổi và lỗi mong ước được uống cà phê. Anh có thể mơ tưởng chuyện hão huyền, chẳng hạn mơ rằng chưa có chuyện cướp nhà băng, chưa có chuyện anh bị giam vào đường tri viện, nhưng anh cóc cần. Những phút giây sắp tới cũng có cái thú riêng của nó. Nếu muốn sửa chữa cuộc đời thì phải lùi lại thật xa phải trở lại thời Mỗ chưa con, chưa vợ và tốt hơn cả, hãy trở lại thuở anh chưa ra đời.

Đẩy cửa bước vào nhà, chưa nhìn thấy vợ, Mỗ đã hỏi to :

— Con đâu ?

Con mắt duy nhất còn lại hơi yếu, Mỗ lại vừa ở ngoài nắng vào. Trước mắt anh là một vùng tối đen có những vòng xanh ngắt di động. Từ trong khoảng tối đó, thảng nhở con anh reo lên : «Bố! rồi phóng ra ôm chân anh băng cánh tay trái, loại cánh tay giả mua ở chợ Trời. Khi nhìn rõ ra cười hân hoan trên mặt con thì Mỗ cũng thấy rõ dân người vợ ngồi trên chiếc phản gỗ giữa đồng giấy và tre dùng làm vàng giả. Từ một năm nay Mỗ gọi đứa vợ là «chủ nhà băng của những người chết». Thực ra chị chẳng làm chủ một cái gì. Người ta thuê chị ngồi bẽ những mảnh tre mỏng thành từng khung nhỏ hình chữ nhật, trên đó chị dán một miếng giấy vàng, thế là xong. Người chết không đòi hỏi tiền bạc của họ phải được chế tạo hay áo loát tử tế. Về lại, những thời vàng giấy được chế tạo xong lại chỉ phải chờ giờ được đốt. Chân tay yếu đuối lại ôm đau luèn, vợ Mỗ chỉ làm công việc đó là hợp. Tuy nhiên, suốt một năm trời dù cố gắng, bà «chủ nhà băng» của

những người chết cũng không sao nuôi nổi chồng con. Khiến Mỗ không dám ăn trưa, đi lang thang kiếm ly cà phê từ trên trời rụng xuống và đôi lần suýt biến thành người chồng nước lè.

Căn phòng sáng dần trước mắt Mỗ và anh thấy rõ nét mặt vợ ngạc nhiên một cách sung sướng.

— Anh khỏi hẳn rồi hả ? Bác sĩ cho anh về hả ?

Mỗ cười :

— Khỏi hẳn thì lâu rồi nhưng không phải bác sĩ cho anh về.

Mỗ chẳng muốn nói dối vợ dù việc ấy có thể khiến người đàn bà yên tâm được ít nhất một ngày. Anh cho rằng người đàn bà đã đủ can đảm làm vợ anh ngàn ấy năm mà không thau van một tiếng thì cũng dư sức chịu đựng mọi sự thật ?

— Nhớ nhà quá, anh chuồn về.

Nụ cười của người đàn bà bớt tươi hơn nhưng chị không tỏ ra cuống quýt, sợ hãi. Cố lè voz anh đã giữ mãi đến ba tuổi trong nửa năm nay.

(CÒN TIẾP)



### giới thiệu sách

#### VÀO THIỀN

tập giai thoại tùy bút của Đoàn Quốc Sỹ đặc biệt mới ấn hành kỷ hai.

#### ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN VÀ CHIẾN TRANH LẠNH

của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang.

#### THẦN THOẠI

(Nhật Bản — Đại Dương Châu — Hy Lạp — Bắc Âu)  
Đoàn Quốc Sỹ sưu tập và dịch thuật.

#### GIA LỄ

của Chu Hương Mậu

GIA LỄ là sách biên khảo về Hôn Lễ — Tang Lễ theo phong tục Áo Tây và Á Đông — Sách gồm 2 tập, mỗi tập kề giá 150 đồng.

Trân trọng cảm ơn tác giả và giới thiệu GIA LỄ với bạn đọc.

DỚI



# ca nhạc

## XUÂN THU : Chỉ thích hát tài tử

### Hát nhạc buồn

Xuân Thu xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu rạp Văn Hoá trong ban kịch động nhạc nữ Blue Stars. Với giọng trầm buồn, Xuân Thu đã thành công ngay với bản «Evergreen tree» trình bày buổi đó (vào khoảng năm 62, 63).

Bên nhạc Việt, Xuân Thu được nhắc nhở với hai bản nhạc của Trịnh Công Sơn: Biển nhớ và Nhìn những mùa thu đi. Phải nói là giọng của Xuân Thu nhỏ nhẹ, ngọt thích hợp nhất với các loại tình ca buồn ở cả hai loại nhạc Việt và nhạc ngoại quốc. Xuân Thu cho biết.

— Nghe tôi có hát nhạc ngoại quốc, nhiều người cứ tưởng trọng

loại kích động ồn ào. Thật ra tôi chỉ chọn những bản nhẹ buồn. Ban ca ngoại quốc thích nhất là anh em Carpenter, có bản For all we know thật hay.

Xuân Thu cũng nói rõ rằng ở nhạc Việt, cần sự diễn tả nhiều ở gương mặt, ở sự truyền cảm. Còn nhạc ngoại quốc thì có thêm ít cử chỉ và về những geste này, cô không phải chú ý tập luyện gì nhiều vì chỉ hát những bài nhẹ nhàng như đã nói.

### Chỉ thích hát tài tử

Năm 61, Xuân Thu hát trong ban Tuổi Xanh. Từ giai đoạn này Xuân Thu cộng tác nhiều với các ban trên radio cũng như ti vi: Phạm mạnh Cường, Lan Đài, Hương thời



Xuân Thu với tuần báo TRẺ đi ủng hộ thương bệnh binh ở BV. Lê Hữu Sanh.



Nữ ca sĩ Xuân Thu.

gian, Dương Thiệu Tường, Tiếng hát 20 v.v. Và gần đây nhất là chương trình của Trường Duy.

Ở HQ Cây Tre, Xuân Thu đã trình bày nhạc chủ đề của Ngũ Thúy Miền và nhạc Vũ Thành An ở sân khấu Hội Việt Mỹ. Hiện tại Xuân Thu sinh hoạt trong đoàn văn nghệ SVHS Tiên Rồng. Những anh khóa sinh ở các quân trường Thủ Đức và Quang Trung đã nhiều lần nghe Xuân Thu hát. Tuy vậy, «đi hát thiện chí như thế nhưng Xuân Thu không dám đi xa. Chỉ những nơi gần, quanh Saigon thì được».

Giai đoạn 68-69 trên truyền hình VN, Xuân Thu đã xuất hiện nhiều nhất, cùng với Ngọc Minh Kim Loan. Nhiều khán giả vẫn còn nhớ khuôn mặt hiền lành của Xuân Thu dạo đó, đặc biệt với cái nơ hình Bướm trên tóc. Hồi lại sao sau này không còn nơ bướm nữa thì Xuân Thu cười: «tại có người cung bắt chước như vậy...». Giọng thật của Xuân Thu có thể lên gần đến nốt RE (khi mèo phai nghênh qua giọng ôm một ít).

Đi hát dà lâu nhưng về vẫn để tư trau luyện giọng hát. Xuân Thu cho biết :

— Vừa rồi có một tờ báo phê bình lán hơi của Thu không được minh lâm. Thu thấy đúng vì sự khoe của Thu không được tốt lắm. Ca hát kỹ nhất là thúc khuya mà Thu cứ phải thúc khuya để học bài thi mãi. Thật ra vấn đề tự tập luyện giọng hát Thu không tận dụng lắm vì không có ước vọng làm ca sĩ thực thụ chuyên nghiệp. Chỉ thích hát chơi cho vui vây thôi. Lúc trước Thu có hát ở phòng trà Đêm Mùa Hồng, thấy không thích hợp với môi trường phòng trà nên hát có 1 tháng Thu đã nghỉ.

Như thế Thu đâu có cần thiết phải hát chuyên nghiệp làm gì mà

vừa rồi có tờ báo nói vì tình trạng chiến tranh nghề hát ế ẩm, Xuân Thu phải mò lèn hát club Mỹ kiếm ăn? Thu chỉ đi với mấy cậu em cho vui thôi.

Được biết 4 cậu em của Xuân Thu có hợp thành ban nhạc trẻ tên là «Đ.V.T. Brothers». Ban này cũng ít đi show và bao giờ cũng có ông bố hoặc bà bô đi theo.

### Thi cử lận đận

Xuân Thu tên thật là Đinh Thị Xuân Thu (không phải Đinh Xuân Thu trong truyện kiếm hiệp Kim Dung). Sinh năm 50, và vừa thi lại cái Tú tài ban C vì năm ngoái học ở trường HTN, đã out một kẹo.



Xuân Thu chụp ở Thảo Cầm Viên.

(Không hiểu sao, kẹo đó bài triết của Xuân Thu chỉ được 2 điểm!).

Đây là chuyện thi cử long đong của một ca sĩ :

— Người ta nói làm ca sĩ mà thi sẽ được mấy ông giám khảo thích, nâng đỡ? Thu chỉ thấy trong phòng thi, vì mấy ông biết mình, chú ý mình nên chẳng dám hỏi han gì. Vừa rồi thi có bà giám thị cứ ngồi nhìn chằm chằm về phía Thu suốt giờ. Mà có ông thầy nào chỉ giúp thi cũng chẳng dám, vì thế nào ông cũng nói rao ra. Nếu lỡ trượt lại càng «què» hơn...

Xuân Thu hy vọng qua được kỳ thi này để lên đại học ghi ở Văn Khoa học sinh ngữ, cũng như Thanh Lan, Hoàng Oanh vậy. Bài hát «Trả lại em yêu» Xuân Thu cũng rất thích «bài này tình tứ một cách hồn nhiên, chứ không phả loại thời trang anh anh em em».

### «Cô bé sún răng» ngày nào

Lúc còn bé, giới nhạc trẻ hay gọi Xuân Thu là «cô bé sún răng» hay hát bài Besamo Mucho. Lúc Xuân Thu rời ban Blue Stars lý do là vì ban này đi hát nhiều quá trong khi Xuân Thu còn phải đi học. Sau đó Xuân Thu có một thời gian dài để tự học nhạc lý.

Nhân lúc đưa tấm ảnh chụp Xuân Thu di ủi lạo thương bệnh binh ở BV. Lê Hữu Sanh (với tuần báo Trẻ cô Xuân Thu vẫn giữ một mục nhỏ trả lời thư độc giả trên báo này), Xuân Thu đã kể một kỷ niệm hát ở quân y viện cứ nhớ hoài :

Năm đó, Thu mới có 11,12 tuổi, ông chủ dẫn đi hát ở y viện Cộng Hòa. Đã sẵn khớp rồi mà mấy anh thương bệnh binh còn hết um sùm nên Thu hát lòn lung tung lời nấp qua lời kia. Đến cái tựa bản nhạc được giới thiệu là «Chuyển đi về sáng», Thu cũng hát lòn hồn một bài khác!

Còn chuyện vui vui hiện tại là trong thành phố Sài Gòn có nhiều cửa hiệu mang tên Xuân Thu: nhà sách, sạp vải... và cả một hàng bán cháo lòng, đồ nhậu.

PHẠM NGA.

# diễn ảnh

## Búp bê THANH MAI

Thời gian trước đây, khi Saigon chưa đi ngủ sớm. Khi ánh đèn các phòng trà Thủ đô vẫn còn thắp sáng trong đêm. Thị khách chịu nghe nhạc phòng trà vẫn thường nhộn nhịp với cô bé ca sĩ có khuôn mặt hiền và thật xinh: Thanh Mai.

Đoạn đó, đêm đêm trong nhánh dáng dè thương, hình ảnh của một cô gái tình bé nhỏ, Thanh Mai cất cao tiếng hát, ru người lâm quên đi những cay đắng của cuộc đời mưa gió, của cuộc đời chông chát muộn phiền.

Thanh Mai, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Những ngày còn học ở trường trung học Kiến Thiết Saigon, cô bé học trò tên Mai đã thấy mình có khiếu văn nghệ nhiều hơn là miệt mài với những con toán nhức đầu.

Học đến lớp đệ tú thì Thanh Mai già từ học đường. Đam mê ca hát đã khiến Thanh Mai quyết định chọn lựa lấy một hướng đi, thích hợp với khả năng của mình. Sau những lần ngại ngùng, ba má Thanh Mai cho phép cô con gái thứ nhì được tự do theo đuổi sở thích của bé. Thế là Thanh Mai bắt đầu đi hát, mà lúc ấy cô bé chỉ mới 15 tuổi đầu (1969).

### Đi hát ở liên đoàn III Biệt Động Quân

Những ngày đầu tiên bước chân vào nghiệp hát ca, Thanh Mai được

gọi là cô bé hát ở Liên đoàn III Biệt động (biệt động ở Biên Hòa). Cô bé thường đến hát vào những dịp quản về. Các chiến sĩ Liên đoàn III sau những lần chiến đấu trở về mệt bõe, khao quát, và những lần đó Thanh Mai lại cất cao tiếng hát.

Lần đầu tiên, trờ làm ra tiền, cô bé thấy vui ghê gi, hồi đó, hát mỗi bài cô bé được thù lao 10.000 Ngày tháng qua đi, Thanh Mai đã khá quen thuộc với những lần đi hát và được giới nghệ sĩ đặc biệt đến. Đến năm 16 tuổi, rồi thi cô bé Thanh Mai bắt đầu bước chân vào sinh hoạt phòng trà. Đầu tiên, khách nghe Thanh Mai hát ở Thiên Kiều, ở Mini Club, ở Chiều Tim, ở Victoria, và sau này ở phòng trà Lê Lai của ca sĩ Khanh Ly.

Búp bê Thanh Mai



### Búp bê Chiều Tim

Cô bé nhõn miệng cười, để lộ chiếc răng khẽi thật xinh và đặc biệt: «những ngày đi hát đầu tiên thật ngã, ngùng đi, Thành Mai bước chân vào sinh hoạt phòng trà và nhạc phong lai chẳng có tay nào người đỡ đầu. Tôi nghiệp, cô bé tự mình dìa mình đi, và tự tìm thấy hướng lèn; Thành Mai vẫn mong một ngày nào đó tiếng hát của mình vỗ cánh tung bay, bay thật cao trong vòm trời ca nhạc».

Ngày còn ở phòng trà Chiều Tim, vì dáng người xinh và tròn còn bé nên khách nghe nhạc vẫn thường gọi Thành Mai là búp bê chiều tim, nghe cũng thơ mộng ghê gi.

Được hỏi về một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong những ngày đi hát



Thanh Mai tại phòng trà Lê Lai.

phòng trà, Thành Mai ngập ngừng kể lại một kỷ niệm...kỷ Ky.

Số là cũng như 1 số phòng trà khác ở thủ đô, đạo đó phòng trào vú Sexy lên cao. Quản Chiều Tim cũng lồng vào chương trình ca nhạc 1 Show Sexy...99%. Một đêm nọ, Thành Mai vừa rời khỏi phòng trà đó 5 phút, thì Cảnh Sát ập vào quản Chiều Tim, mời tất cả ban nhạc, ca sĩ cả khách nghe nhạc lên xe về bốt nghe...muỗi hát một đêm. May cho Thành Mai cái hòn đó, nếu không thì cũng bị muỗi cắn rồi!

### «Ánh đèn màu» : nhạc phẩm thích nhất

Đạo đó, Thành Mai vẫn thường hay hát nhạc phẩm «Ánh đèn màu» nhạc ngoại quốc lời Việt;

Không hiểu tại sao Mai thích bài này đến thế, chắc tại vì bài ấy buồn buồn.

Từng đêm, từng đêm, trong cái ánh sáng hắt hủi của phòng trà, với những dáng thần thơ, im lặng của khách nghe nhạc, Thành Mai lại dùng thích bài ca «Ánh đèn màu» và cùng... «Đời ca hát ngày tháng cho người vui...»

### Từ «Gác Chuông nhà thờ»...

Thanh Mai cho biết, cô bước sang sinh hoạt điện ảnh trong một dịp tình cờ. Lúc ấy đang «Sóng phim» của Túy Hồng đang thực hiện «gác chuông nhà thờ» do Lê Hoàng Hoa làm đạo diễn. Cuốn phim cần đến một vai bé học trò xinh xắn và dễ thương. Rất tình cờ nhạc sĩ Lam Phương biết đến Thành Mai và giới thiệu cho Túy Hồng. Bà chủ «sóng phim» đã đến mời Thành Mai hợp tác, diễn xuất trong vai «Mai» cô bé học trò em gái của tên cướp La Thoại Tân trong bộ bài «Cô gái (Túy Hồng) con ống bà Bác sĩ».

### Đến.. Bảy Ngàn của Liên Ánh Công Ty

Sau «Gác Chuông Nhà Thờ», Lê Hoàng Hoa lại làm đạo diễn cho cuốn phim «Bảy Ngàn» của «Liên Ánh Công ty» cuốn phim cảm trễ em dưới 16 tuổi và sắp được trình chiếu nay mai tại Saigon.

Trong «Bảy Ngàn» Thành Mai giữ vai Oanh, con gái của Chuyên (Lê Quỳnh). Cuốn phim được

Thanh Mai và Văn Hùng khi đóng «Bảy Ngàn» tại Vũng Tàu.



thực hiện ngoài cảnh tại Saigon, Đà Lạt, Vũng Tàu.

Được hỏi cảm tưởng về lần đầu tiên đóng phim, Thành Mai thành thật cho biết, lần đóng cuốn phim đầu tiên là «Gác Chuông Nhà Thờ» Mai cũng lúng túng và ngại ngùng, ghê gi, thế nhưng đến cuốn phim thứ nhì là «Bảy Ngàn» thì Thành Mai đã quen và diễn xuất tự nhiên. Thành Mai cho rằng vai trò của cô bé trong «Bảy Ngàn» hợp với mình, nên diễn xuất khá hơn.

### Thích lên Đà Lạt

Thanh Mai cho biết, đi đóng phim thật thích, vì được đi khắp nơi và biết nhiều tỉnh, lần đóng phim «Bảy Ngàn» cho Liên Ánh Công ty vừa qua, Thành Mai đi Đà Lạt và Vũng Tàu. Tuy nhiên Mai thích Đà Lạt làm. Thời gian lên Đà Lạt, o lại khách sạn Palace, nhưng quá ít thời giờ, lại bận đóng phim, nên Thành Mai chỉ đi đâu được chỉ lên mỗi chùa Linh Sơn thôi. Thành Mai mong sự có dịp lên Đà Lạt lần thứ hai, và chắc lần này, Thành Mai sẽ di chuyển khắp Đà Lạt cho mà xem.

# Đi trong quê hương điếc tàn

(Tiếp theo trang 12)

hoàn toàn tận diệt. Hết một chữ ngắn gọn để diễn tả cơn tan vỡ cùng cực... chỉ còn được mỗi chữ này.

Xe ra khỏi, không phải nói rằng đó chỉ là một cảm giác tự đánh lừa mình, vì không ai có thể ra khỏi đượcnỗi chết trùng trùng vây kín; đến Lavang Thượng, xuống đi bộ vào Lavang chính tòa, nơi bạn tôi, Tiêu đoàn II. Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, tôi đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã đốt cháy hết loài người...

Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mèm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một - Tôi muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Tôi vừa phạm tội, tôi được sống. Phải, tôi có cảm giác như chính mình vừa giết người và dành quyền được sống, chính bàn tay này vừa tham dự vào trò tàn khốc.. Tôi nghĩ lộn xộn điều này, nỗi lấy điều kia, hổ thẹn, uất ức, giận hờn, đau đớn và vô tri giác. Tôi muốn «chui» Tướng Giai. Dù có bị thôi thúc ép buộc từ thế chiến lược nào đó ông ta cũng không thể bỏ Quảng Trị trong bối cảnh đến nỗi 7 cs đường kia phủ thịt người. Tôi cũng muốn chưởi Bắc quân. Dù luật chiến đánh là phải thắng, nhưng ai nỡ bóp cò để B40, B41, 75ly Sơn pháo, từ trên những cao độ của Xuân Lâm, Trường Phuoc, Trường Thọ (những tên gọi sao

cay đắng) nô vào những mục tiêu» xao xác, đoàn người chạy loạn. Thắng trận ở đâu khi những mục tiêu đau đớn đó ngã xuống. Tôi nghiệp, những người lính của Đại Đội 3 Quân Y còn trường đến giá trị của chiếc cờ trắng chủ thập đỏ nêu đã trương lá cờ thụ động vô nghĩa để băng qua sự chết. Bắc quân, hình như anh đã không có tình người, cạn tình người. Anh giải phóng cho ai khi đi giết con người? Tôi muốn hỏi điều đó, hỏi vang vang, hỏi bằng tiếng thét đến vỡ cõi, bặt máu, tôi muốn hỏi tại sao người - giết người tinh tảo và tàn tệ đến thế kia.. Từ nơi đặt súng đến mục tiêu không quá 100m và gần nhất dưới 50 thước, anh không nghe tiếng thét khi Người chết sao? Tôi muốn hỏi người lính miền Bắc với hết cả thồng hận trong lòng. Cầm thù nào trên người đàn bà tóc rối bể con chạy xôn xao giữa giông người tan nát? Tôi muốn hỏi, hỏi ngàn lần, hỏi vạn lần - người mang danh hiệu là lính của quân đội Nhân Dân. Nhân Dân để gọi những ai? Tôi muốn hỏi một triệu triệu lần bằng tiếng thét vô hình, nô bùng trong đầu óc khi ngồi giữa cánh đồng trống.

Muốn cào mặt, đấm ngực, cắt da dẻ máu chảy thành giòng, để nhìn thấy mình cũng được đau đớn, chia sẻ.

Tôi bất mãn với chính tôi trong trạng thái ủ lỳ vô tri khi giường mắt nhìn rõ chiếc sợi người tóc rối. Phải, tôi cũng muốn chưởi cả chính tôi, thật sự như thế... Tôi cũng là tôi, tôi cũng có tội đấy, trời ơi!!

Đi vòng vòng ở sân của Vương Cung Thánh Đường, nhìn

tượng thiên thần, tượng Đức Mẹ, cây dương liễu cháy xám... hững cảnh sắc và nơi chôn này đối với tôi là kỷ niệm không phôi phai, nhưng bây giờ sau khi qua ; cây số chết, lòng cứng, não trơ, tôi đi xiêu vẹo ngà nghiêng trong lòng nắng và gió nồng... Ngủi và thấy toàn người chết. Trí óc không nghĩ được cái gì hơn... Đi qua ngôi nhà xưa khi mùa đông 66, 67, tôi, Thura, Hồ và anh Bảo ngồi ghêch chán trên gốc cây thông uống bia đá. Trời lạnh nhưng cũng phải uống nước đá, chúng tôi vừa ở núi, nơi đâu sông Thạch Hãn rút ra, 15 ngày trong đó.. Bây giờ những bạn xưa đã chết, tôi thì đang bị vây khốn trong một trời thống khổ, làn cái gi đây? Còn gác chuông của nhà ông Trùm họ đạo; tôi nhớ căn nhà này có một cô gái, Hồ đã trêu ghẹo cô ta một câu trước khi rút quân đi, Hồ chết đầu xuân 68, cô gái bây giờ ở đâu? hay cũng đã chết tan trong mây vùng lùa đạn.. Bước qua gạch ngói của căn nhà dò nát, tôi đến gác chuông kéo sợi giây, 2 quả chuông quách sang, phải kéo bằng hai tay.. Kinh! coong! Tiếng chuông vang vang động; vang vào trong núi không nhỉ? Nơi đây là một binh

nguyên trùng điệp và Trường sơn bao vây nơi xa... Vắng vẻ quá! Tôi nói thật lớn cho chính mình nghe. Chẳng biết nên làm gì? Giật giây chuông thêm một lần nữa..

— È! làm gì đó? Một người lính mặc đồ rằn ri đi lại, tay anh ta cầm khẩu súng lăm lăm.

— Tiêu đoàn ở đâu? Tao đây, bạn ông Mẽ..

— Tiêu đoàn dưới kia Đại úy!! em biết Đại úy mà..

— Thôi em ơi, Đại úy gì... Tôi chụp ảnh ta tấm hình. Anh lính cười sung sướng :

— Đại úy viết báo hay quá!!!

Tôi, vòng tay anh ta, lay lay mấy cái, muốn cười nhưng không nỗi, lòng cứ nặng như đá.. Thuốc lá hút đắng cát cát, phải hút hoài.

## Chiếc bình đập vỡ

Ngồi bên máy với Mẽ suốt ngày để theo dõi Thành Râu tiến quân qua La Vang Tá, Lâu lâu lại nghe từ trong máy: Nó «choi» tôi, phải de thời, thẳng 4 (ĐĐ4) đã chiếm được 1 góc rồi nhưng giữ không nổi.. Pháo quá! Pháo quá! Pháo! cứ mỗi lần nghe đến chữ này thì mặt Mẽ lại nhăn. Bốn

ngày ở Charlie và tháng trước dưới Phong diền.. «Tao đi đâu là pháo chỗ đó nhiều, bây giờ tao nặng là nhờ thép trong người..» Âm! ầm! bên trái nơi chúng tôi đang ngồi lại vang vang hãi trái 130ly. Tui nó pháo hơi nhiều rồi đó Tâm (sĩ quan hành quân). Chữ «pháo» nói với độ e dè, băng âm thanh nhỏ nhất — Mẽ không muốn nói đến nó.

— Kẹt quá, nếu mình không dứt được mấy cái «chỗ» này thì làm sao uống được sâm banh! Kẹt quá Nam...

— Ủ, kẹt thật. Tôi gật gù thêm vào câu chuyện, thấy mình vô ích chẳng giúp được việc gì...

Trận đánh cứ giằng dai suốt ngày, Thành (tiêu đoàn phó) dành được dăm ba chục thước dành phái lùi lại, vì chịu không nổi pháo. Mẽ quyết định đánh đêm bằng đột kích. Đại đội III do Hùng «móm» đánh bên phải dãy «khách sạn». Đại đội xung kích của 81 Biệt Cách đại náo khách sạn. Đây là những khách sạn chủ đáo nhất thế giới gồm những phòng ngủ có trí đại liên, đúc bằng beton và quây 6 lớp kẽm gai... Hùng «móm» người Quảng Trị, lớn lên ở thành phố này, biết rõ hang hốc của mỗi đường hẻm trong thành phố.. «Tui không đánh vô được thì ai đánh?» Hùng đã quả quyết như thế. Bên cánh quân của Tiêu đoàn 7 Dù lại do Lô lập đầu cầu ở An Thái, Đại nại, lại một «ông Quảng Trị» nữa. Đúng là có định mệnh Ai cũng hiểu như thế.

Tôi theo anh Trung úy Đại đội trưởng xung kích, một giờ đêm đại náo Majestic. Bờ tường người cắt hăng rào đánh tung hầm.. Tiếng lựu đạn nổ nhát gừng tung trái một, phe ta đang phá phòng ngủ». Ba giờ sáng phải rút lui vì một trận mưa cối rơi ngay phòng tuyến địch «Hắn dưới hầm, mình đầu trần làm sao vào». Viên Trung úy thi thầm với tôi Lại một anh người Huế nữa.. Có thể là Quảng Trị chứ không phải Huế.



Chai xâm banh của TD 11. Dù vẫn chưa mở. «Khi nào mình ngồi ăn bún bò bên cạnh bờ sông như xưa, sẽ mở nó» lời chúc nhân chai rượu nói với người viết (PNN trong hình). Là cát vàng ba sọc nằm trong balô này, của người cẩn vệ TD trưởng.



Thanh Mai di ngựa trên Đalat.

## Chưa thương ai.

Được hỏi về tình yêu, Thanh Mai ngập ngừng cho biết, cô bé vẫn chưa yêu cho mình một mẫu người lý tưởng và chưa thương ai?

Năm nay Thanh Mai 18 tuổi, và là đứa con thứ hai trong một gia đình có 8 người con. Thanh Mai muốn phụ giúp cho gia đình, và chuyện «ấy» chắc cũng vài năm nay.

Thanh Mai cũng cho hay, nói là phụ cho gia đình, nhưng cô thử thật chẳng giúp được là bao, cô thích ăn mặc thời trang, áo quần hippy đối với cô thật dễ thương, nhưng Thanh Mai lại khẳng định là không có vào hàng hippy nào.

## Mong được xem phim Bảy Ngàn

Cô bé Thanh Mai ước mong khán giả rộng lòng với những tài tử mới, những diễn viên bé nhỏ của màn ảnh VN. Hiện nay Thanh Mai đang chờ đợi đi xem phim Bảy Ngàn để thấy mình diễn xuất ra làm sao, hy vọng sẽ không tệ như là mình nghĩ. Thanh Mai bảo thế.

VĂN NGUYỄN

Trên đường de lui, tôi tấp nuzz chõ Thành, chui vào một cái lều ngã lưng trên tấm poncho ướt nước. Trời mưa lát phai, có người rên bên cạnh : cho tui nằm gần với lạnh quá !! Tôi xích vào sát Thành. Ai ? Thành gát.

— Dạ, em bị thương, nằm ngoài trời lạnh quá. Tôi nói thầm: Nằm thì được, đứng ôm tao mà chết thì thôi.. Cũng chẳng gọi là ngủ, nằm lơ mơ cho qua đêm, gãy bị thương lại rên suốt liên miên... Tốt, còn kêu là chưa chết, tôi chắc dạ khi nghe tiếng gù gù trầm bổng... lòng cứ trợn cứng, chẳng nghĩ được chuyện gì, lạnh quá, tôi nằm co rút người như con tôm.

Về theo chuyến tản thương, người thương binh nặng nhất ch襱 ch襱 ứa chút máu hồng; bên cạnh, gã tù binh bị thương nằm mê man...

— Tui này cứng cỏi lắm, bị thương nó nằm ì để bắt mình vác đi, m nó lại được nằm băng ca trong khi tui phải bò băng cùi chỏ !! Anh lính bị thương hai chân ngồi dựa thành xe chí đồng...

— Thôi, mình khá hơn tui nó là ch襱 này, lỡ cứu nó, cứu cho trót.

Tôi tìm đường nói cho anh lính khuây khỏa, quá tính cũng không tin được lời nói của mình. Vì khi đi ngang căn nhà ở cạnh trụ sở xã Hải Lâm nhìn cảnh người đàn bà ngồi «tước» từng sợi thịt ra khỏi xương người chồng.. Ôn ơi là Ôn ơi !! Tiếng khóc nhức nhối than van cứ một nhịp đều đều. Tôi biết gã tù binh nghe nhưng cố lờ, gã ngủ trên suốt đường di tản, mặt bánh ra khiêu khích,. Người lính của ta có thù hận một chút cũng không sao. Có điều không công bằng giữa 2 phe lâm chiến. Lính ta đánh giặc không thù hận, tôi biết điều này vì tôi cũng là một người lính, lính tác chiến. Trên xe ra phi trường nghe câu chuyện của 2 vợ chồng già quá giang ở băng sau tôi chợt khám phá ra một điều :

Dân chúng vùng Thừa Thiên Quảng Trị đã sira soạn đón chờ

tàn khốc qua tiếng nói. Họ không nói nhưng than vãn, kè kè, rên xiết. Nỗi oan khiến và hình chụp chùng trên môi âm, môi chữ, cách lèn xuống của từng câu. Không nói quá đắng từ lâu, đã cảm thấy nhưng chưa kiềm chế được cho đến hôm nay ba tháng mười ngày, lại một số lúyng thời gian bí nhiệm mà người Trung cứ mãi nhắc tới. — Tức là 100 ngày của trận chiến cuối mùa, 3 mặt trận: An Lộc, Kontum, Trị Thiên đến cùng có một màu số chung. Dân Trị Thiên là nạn nhân đa số vì dân cao mù ở An Lộc, người định diễn ở Kontum cũng là những di dân Quảng Trị. Thậm chí ở chiến trường Bình Giả số lớn nạn nhân cũng không ai

PHAN NHẬT NAM



## Theo lộ trình máu số 1 tìm về Quảng Trị

Nhật ký TRẦN TƯỜNG TRÌNH

Khi TD1 Nhảy Dù của Thiếu tá Lê Hô g lập chiến công kỳ diệu, trong ngày đầu của cuộc tổng phản công nhằm chiếm lại Quang Trị, tình huống đã là một niềm phấn khởi cho những tâm hồn còn nặng lòng xót xa cho một niềm đát đňa hơn hai tháng bị kèm kẹp dưới gót sét cộng quân và nghĩa trừng bom đạn.

Với 13 khẩu đại pháo phòng không 37 ly được kéo về căn cứ Nancy, bằng những thiết vận xa M113, TD1 Nhảy dù gày được đà tiến quân vũ bão của Sư đoàn Ma Đỏ

Theo chân đoàn quân này, tôi sống lòng nhìn về Quang Trị một miền đất mắt. Một miền đất tự dụng gieo cho tôi nhiều thảm tình sau những ngày ra đó vào mùa rét mướt với cơn bão Heser gày ngập lụt khắp nơi. Cơn lụt gieo nhiều kinh hoàng của mùa mưa 71.

Ngày đầu tiên ngồi trên một

chiếc thiết vận xa M113 vượt sông Mỹ Chánh. Tôi có cảm tưởng như con tặc thở nghẹn ngào của hơn hai tháng qua bắt đầu chấm dứt. Xe chậm chạp qua sông, cày nát những căn nhà bên kia bờ sông, tiến lên Quốc Lộ 1 về hướng căn cứ Nancy. Khi xe lên Quốc Lộ 1 tôi nhìn về hướng Bắc, trên con đường quen thuộc này với nỗi ao ước được sớm về gần Quang Trị.

Đoàn xe tiếp tế cho TD1 Dù đưa tôi lên những ngọn đồi thấp, về hướng Tây Bắc căn cứ Nancy bảy cây số. Những chiến sĩ của thiết đoàn 7 kỵ binh nói với tôi về những ước ao đành h lại quê hương.

Nỗi ao ước của họ hình thành bằng những chuyến đi gai góc như hôm nay. Đó cũng là những ước ao chung của người dân Quang Trị. Những người mong sớm được giải thoát ra khỏi vùng lũa đạn. Những người khác từ Huế, từ Đà Nẵng mo ng một ngày gầu tìm lại

mảnh vườn, thửa ruộng sỏi đá và mài lá thân yêu. Đoàn lính Dù mang trên vai lối nguyên sắt dâng dǎm tay súng nhìn về lối inh trước mặt.

Trước mặt tôi, một đoàn thiết vận xa chạy ngược chiều kéo theo sau những khẩu đại pháo phòng không 37 ly vừa tịch thu được. Bụi đỏ miền núi bốc tung mù mịt. Chiếc thiết vận xa chở tôi lồng lộn voi lộ trình trắc trở. Bom đạn nổ rền phia trước. Vài trái pháo của địch nã lạc lõng vào đoàn xe, không gây một trào ngã nào.

Khoảng mươi hai giờ trưa, dưới cơn nắng gay gắt, tôi đến bộ chỉ huy TD1 Dù. Thiếu tá Hồng, người tháp bé, nhưng có khả năng chỉ huy lớn đang hé lầm trong máy gọi đưa con đầu đực ruột đuổi một đơn vị echém về của địch qua khỏi vùng trách nhiệm. Sư hàng say của các chiến sĩ Dù dưới nang

của mìn hả lửa, thất đồng khâm phục. Liên tiếp hai ngày qua từ khi nhận lệnh vượt tuyến TĐ 1 Dù lập được nhiều đầu công đồng kè. Ngày 25 rạng 26 phía Tây Bắc canh Nancy hai cây số, TĐ 1 bị hai ĐT quân bộ B.Vệt cộng thèm hai chi đoàn chiến xa từ hướng Tây Bắc tấn công xuống. Các chiến sĩ TĐ 1 ban cháy 3 T54 và bắt sống một chiến xe khác. Ban hạ 30 quân BV và tịch thu 20 súng đủ loại.

Ngày 27, cảm nhẹ với đặc công địch TĐ 1 Dù tịch thu 7 đại pháo phòng không 37 ly. Đến 27 rạng 28 đánh tan 2 ĐT quân bộ B.Vệt tinh túc thêm 6 khẩu 37 ly. Với các chiến tích trên đây, TĐ 1 Dù đã mở man tiến quân với thế chè tre, khiến một Tiểu Đoàn phòng không BV xem như bị tiêu diệt toàn bộ.

Nằm tại bộ chỉ huy TĐ 1 Dù để theo dõi diễn biến của cánh quân này, TT Hồng đã vui vẻ trình bày về cuộc tiến quân vũ bão của đơn vị ông để cảm quát quân của các SĐ 304 và 308 CSBV. Các chiến sĩ Dù có vẻ hào hứng vào sự thành công của họ, để gấp vào chiến thắng lớn nay mai.

### Ngày 29-6-72

Cánh quân TĐ 3 Dù mở đường đục theo cánh trái QL 1, Công Bình lùi xong cầu nồi mới ở Mỹ Chánh cách cầu cũ cũ độ cam trầm thuộc vừa bị lật chìm vì một M.48 cháy qua. Đại đội Công Bình tiếp tục theo sau lưng quân Dù để nồi lại đán cầu đã gãy. Trên QL 1 đã có từng đoàn dàn nón hở nhìn về mặt trận với cái nhìn tin tưởng. Số đồng bào này có nhà cửa bên pô đồng tuyến Mỹ Chánh đang tìm về để nhìn lại những gì thân yêu vừa đổ vỡ.

Đoạn đường tìm về đã gần hơn chút nữa. Trên những thiết vận xa khác, tôi ra đến cầu Bến Đá. Cánh quân Dù của TĐ 3 hoạt động mạnh mẽ mở trực tiếp vận. Hai tìn binh B.C Việt còn mảng sira bị bắt trói trên một chiếc GMC, và một cụ già vừa được giải thoát. Cụ nhìn những người chúng quanh, ánh mắt rung rung mừng rỡ. Tôi tìm thấy cụ, một hình bóng le loi yếu đuối, nhưng thật là bất khuất thật là hào

hùng khí hơn hai tháng trời gánh chịu đạn bom kèm kẹp, cụ vẫn khỏe mạnh và tươi cười. Hai gã tú binh ngờ ngác sợ sệt. Hình như họ không còn biết gì hết, thuở chần chừ đã làm họ mất trí chang? Hai hình ảnh đều nói lên được sự bi thảm của chiến họa. Người lính Dù của tiền trạm số 3 đã cho tôi xem một hỏa tiễn tầm nhiệt của BV mà đơn vị anh vừa tịch thu được với nụ cười sáng rõ trên môi

an ủi ông và cho biết ngày trôi lại thôn xóm yên vui không còn xa. Đầu mối hy vọng gần nhất của người dân Quảng Trị, Quảng Trị nghèo tài nguyên, nhưng không nghèo thâm tình. Nhất là thâm tình của những người dù biết rằng quê hương mình sống triền miên trong khổ nạn thiên tai và chiến họa, nhưng họ vẫn bằng cảm cảm tám gân bờ tinh thương đất mến quê đậm đà tha thiết...

### Ngày 30-6-72

Cầu Bến Đá được Công binh nổ liền bằng cách ủi đất lấp mồi khoang sông nằm bên trái QL 1. Trước tiếp vận vẫn còn nằm tại đó. Những tiểu đoàn pháo của Dù đã kéo ra gần hơn, để có thể yên trợ hữu hiệu cho các cánh tiến quân.

Trên chiếc thiết vận xa quen thuộc, tôi tiến qua bên kia cầu Bến Đá hướng về TĐ 3 Nhảy Dù đang tiến gần cầu Trường Phước, trên QL 1 cách thị xã Quảng Trị bảy cây số về hướng Bắc. TĐ 1 Nhảy Dù được lệnh đánh thẳng về hướng Tây Quốc lộ và không tiến thêm vào hướng Bắc nữa. Trong ngày có tin TĐ 11 Dù nhảy vào lưng Lai Vang nhưng Thiếu tá Mẽ Tiểu Đoàn Trường cho tôi biết hành động này không thực hiện được vì hỏa lực phòng không của địch nơi này là một trở ngại đáng kể.

TĐ 11 đánh phải đánh bộ từ hướng Hải Lăng chuyển qua Lai Vang (từ Đông sang Tây). Áp lực bắn pháo và phi pháo qua nòng nổ khiến Công Quân giữ Quảng Trị có một tinh thần chiến đấu thật thầm lặng. Họ đã chờ đợi sự phản công của ta, sớm hơn diễn biến xảy ra. Sự trì chệ trong việc tái chiếm Quảng Trị có thể là một dụng ý làm sa sút tinh thần quân B.V. khi bắt buộc họ phải nằm vào cái thế vừa ngai mìn bom, vừa là những đòn thù nặng ký.

Trong cái thế mồi mòn của địch quân khi phải giữ vùng đất chiếm được để gánh chịu bom đạn, các cánh quân vũ bão của Dù và TQLC đã tiến chiếm những vùng đất tạm bợ một cách dễ dàng...

Trên thiết vận xa chạy xuôi theo QL với khoảng cách độ tầm trán thước, Quảng Trị thân yêu đã gần thêm chút nữa. Đoạn đường mâu, tôi nhìn thấy từ xa đánh dấu bằng hàng trăm chiếc xe cháy nổ đuôi nhau hơn ba cây số. Đoạn đường mít mù những cột khói bom B.52. TĐ 1 dù không tiến thêm về mặt Tây Bắc mà chỉ về về hướng Tây đánh thẳng vào núi. TĐ 8 và 2 có lệnh bat tay với TQLC và dỗ những đứa con đầu vào mạn đồng vùng đồng bằng Hải Lang. Nửa giờ sau lệnh này huy bô và ba TĐ đều đổi hướng.

Tôi lại trở ra nhìn ĐH Công Bình đang bac eay cầu Trường Phước. Đoạn đường này luôn có mùi sinh thối khó chịu của những xác chết. Bên kia cầu lại có thêm những xe cháy. Hy vọng ngày mai tôi sẽ vượt ra được thêm một đoạn nữa.

### Ngày 01-07-72

Huế bị pháo kích suốt ngày. Đã có thêm những cái chết tức tưởi vào cuối cuộc chiến. Hai vợ chồng một anh lính pháo binh TĐ 10 chết ngay trong căn nhà của họ. Hai vợ chồng mới cưới không hơn một tháng hạnh phúc. Người mẹ già khóc kẽm tham thiết. Sự tàn bạo của CS thể hiện qua những hành động ban phao bưa bãi vào những đồng bao vòi.

Nhìn về mặt quân sự, việc pháo kích vào Huế của Cộng Quân, giữa lúc cánh quân Dù và TQLC đang tiến chiếm Quảng Trị nói lên được sự yêu kén, lụa bại của các đơn vị C.S. Các sư đoàn 304.308 có thể chỉ còn trên danh nghĩa. Không còn khả năng tiến công, C.S pháo kích để tạo niêm hất an và mất tin tưởng trong quân chúng.

Trong ngày, không có biến chuyển mới trong những cuộc tiến quân. Hứng đà lê tê vẫn xay ra. Một bà lão khác già nua rúi rẩy xin nước uống, tôi đưa bì đồng nước cho bà, uống với vã trào ra khát miệng, uột cả tấm áo maulen hôi mui bụi mốc.

Vẫy tay giờ từ những đồng bao thân yêu, tôi lên QL nhìn về phía chí khu Mai Linh. Đoạn đường tôi dừng bay giờ chỉ còn cách Quảng Trị hai cây số, tôi sẽ phải qua một nghĩa trang Quân Đội, tang Long Hung là den ngà rẽ vào Quảng Trị.

Các cánh quân của ta đang chiếm làng này để giải thoát đồng bào. Quân CSBV cứ pháo kích lai rai khiến cho con đường, nhất là những đầu cầu có vẻ nguy hiểm.

Tiếng khai hỏa nghe thật gần. Một anh lính Dù cho tôi biết có lè

có bảy lính Dù mất tích, Ngày đó đồng bào chạy vào thêm một số nữa. Nét mặt người vừa hot hãi sợ sệt, vừa mừng mừng tủi tủi, đã tạo nên một cảm xúc đang quen thuộc. Đoạn đường từ Mỹ Chánh ra đến cầu Trường Phước cách ngã rẽ vào quận Hải Lang độ 160 thước dù trở nên an toàn, dù vào buổi chiều địch cố phá cầu này.

Bồng bồng Mỹ Chánh, Phong Điền đã hân hoan tui về nền nhà cũ. Họ có vẻ vui mừng vô cùng. Trên những tro thاء người lạnh của nền trống, những giọt sot lại đều là những kỷ niệm bùi ngùi. Tôi nhìn họ như muôn nhát lại chính tinh dang minh của những ngày tháng trước tại những vùng này.

### Ngày 04-07-72

Hôm nay, tôi đến Bộ chỉ huy TĐ 11 Dù, của Thiếu tá Mẽ. Con đường được nối liền bởi những đầu cầu đều bắc lại như xưa. Vượt khỏi cầu Mai Đăng, tôi vào Quảng Trị không còn một cây cối nào nữa. Bộ chỉ huy TĐ 11 Dù chỉ cách chí khu Mai Linh một cây số, và những đại đội đầu của cánh quân này đang tiến về hướng chí khu Mai Linh, nhà thờ La Vang.

Có khoảng năm mươi đồng bao của làng Mai Đăng vừa chạy ra trước. Một ông lão bồng đứa cháu nhỏ, thằng bé bị mảnh đạn khoét mất một con mắt, không được băng bó nên chảy máu hoài. Ông lão xin tôi những hộp trái cây mang trong người để thằng bé ăn. Một bà lão khác già nua rúi rẩy xin nước uống, tôi đưa bì đồng nước cho bà, uống với vã trào ra khát miệng, uột cả tấm áo maulen hôi mui bụi mốc.

Vẫy tay giờ từ những đồng bao thân yêu, tôi lên QL nhìn về phía chí khu Mai Linh. Đoạn đường tôi dừng bay giờ chỉ còn cách Quảng Trị hai cây số, tôi sẽ phải qua một nghĩa trang Quân Đội, tang Long Hung là den ngà rẽ vào Quảng Trị. Các cánh quân của ta đang chiếm làng này để giải thoát đồng bào.

Quân CSBV cứ pháo kích lai rai khiến cho con đường, nhất là những đầu cầu có vẻ nguy hiểm.

Tiếng khai hỏa nghe thật gần. Một anh lính Dù cho tôi biết có lè

quân CS đặt súng trong khu vực nhà thờ La Vang. Tôi muốn theo cánh quân vào La Vang, nhưng các sĩ quan Dù không cho. Họ sợ nguy hiểm cho tôi, vì khi đèn giao bờ rìa thành phố quân ta đã bắt đầu chạm với địch. Ít nhất chúng cũng sẽ buộc quân ta trả một giá rất đắt khi muôn vào Quảng Trị.

Một toán CTCT của Tiểu Khu Quang Trị theo sau quân Dù cắm cờ khai nơi. Một anh lính dù có vẻ khong bằng lòng về việc này, anh ta than phiền:

— Anh nghĩ coi, tôi đã nói với họ là khong hề mất đất, tại tôi đang đánh chiếm lại đây, việc gì mà họ cứ treo cờ sat bên tai tai, V.C nó thấy cơ ho phao ngay thì tôi mạng.

Tôi cười thong cảm cho anh và người lính C.T.C.T. có nhà ở Quang Trị đang cầm cờ đứng tui ngẫu sau đó. Tôi biết rõ tam trạng của anh lính C.T.C.T. Quang Trị khong là quê hương tôi, nhưng là chốn vùi chôn nhiều kỷ niệm với một số bạn bè vẫn ngẹt nên tôi cảm thấy rất xót xa khi vuông đất này mất. Hưởng hố gì với anh lính C.T.C.T có gia đình ở thành phố mặt đó. Dầu gi anh cũng có những than nhan con kẹt trong vùng đất tạm bợ này.

Buổi chiều tôi đến tiếp xúc với một đại đội Trinh Sát 2 Dù. Đại úy này do Đại úy Út, còn có biệt danh là Út bạch Lan (linh thuộc quyền quen gọi như vậy) chỉ huy. Đại úy Út cho biết chiều nay hai Trung đội Trinh Sát Dù sẽ yểm trợ cho hai toán viễn thám Dù đặt được chân đầu tiên vào Quang Trị. Đại úy Út và những sĩ quan trẻ tuổi thuộc đại đội này hẹn với tôi sẽ gặp nhau tại Quang Trị vào một ngày tới.

### Ngày 05-07-72

Quân Dù chiếm lảng Long Hưng và chi khu Mai Lĩnh. Gần 300 đồng bào của lảng này chạy về hướng các đơn vị ta. Lúc họ qua cầu Trường Phuoc, Cộng Sản lại pháo kích gay cho bảy người bị thương. Tôi đi bộ qua cầu này vì khong thể dung xe. Một cặp vợ chồng trẻ với hai đứa con nhỏ mới sinh dừng lều của lính Dù tạm nghỉ

chân và xin thuêe cho cõi sống. Người vợ nói với mọi người là cô đã thấy khong cõi bị cái chết rinh rập nữa khi ra đến đây.

Người chồng là lính truyền tin của SB3. Anh bị VC bắt tra tấn buộc phải khai là lính, nhưng anh một mực xưng minh là giáo viên dời ra đây dạy học. VC dời đều bắn mây lùn nhưng cuối cùng chỉ bắt anh đi học tập mà thôi. Anh cho biết hiện quân CS đang gom dân trong thành phố về một lang ở trong quận Mai Lĩnh. Trong thời gian chúng chỉ m đóng đã có những người chết vì di học tập, cái tạo trên rừng núi nguy hiểm. Họ bị sốt rét mà khong có thuốc trị nên đã chết. Có người bị bệnh, quân CS chích thế nào mà khi vừa rút kim ra thì người ấy chết tốt. Sau hơn hai tháng trong hỏa ngục hai vợ chồng trẻ đều lớn hổ vui mừng khi được giải thoát. Theo lời của các anh lính Dù cho biết đoạn đường này bị pháo kích lai rai, hai vợ chồng bõng hai đứa con cố di thật nhanh về Huế.

Hôm nay, cánh quân của TD 11 dù chỉ còn cách nhà thờ La Vang 1 cây số. Trưa hôm đó có tin làm tôi buồn nhất là tin nhà thờ La Vang bị sắp hoàn toàn vì quân CS đặt đại pháo trong đó bắn ra và bị pháo binh Dù phản pháo. Nhà thờ La Vang là một di tích cổ kính thật đẹp xây cất từ thời Tổng thống Ngô Đ. Diệm mời chúa chánh. Nay đây là một chốn đền lý tưởng cho những người hành hương. Thành địa La Vang với từng hang dương xanh biếc là gió vi vu vào những chiều đẹp trời là nơi ngay trước tôi đã từng thả tầm nón theo tiếng chuông tháo lèo diu dàng thanh thoát... Chiếc tranh cộng với sự tàn bạo của CS đã tàn phá biết bao nhiêu di tích thiêng liêng và làm ô uế những vùng đất tao kính. Tôi thương La Vang như yêu Quang Trị, La Vang con, Quang Trị con, La Vang mất, Quang Trị khong thể đứng vững.

Thiết đoàn 20 kỵ binh, một thiết đoàn có toàn những xe M48 tôi lần đầu đã xuất trận để yểm trợ trực tiếp quân Dù. Thiết đoàn này trước kia đã an cứu ở mặt trận Đông Hà. Họ đã hạ được những thiết

giáp của địch đầu tiên trong những trận xa chiến đáng kể. Tám giờ đêm hôm qua các toán Biệt cách 81 và trinh sát Dù đầu tiên đã vào thành phố. Không thấy họ báo cáo những trở ngại. Tôi mừng rỡ khi nghe các sĩ quan Dù hẹn nhau trong máy là sẽ khao quân ở Quang Trị..

### Ngày thứ mười trong cuộc tái chiếm Quang Trị

Công cuộc tái chiếm Quang Trị có vẻ dễ dàng như lúc phải tạm bợ; cho đến ngày thứ mười vẫn chưa gặp phải trở ngại nào đáng kể, mọi cuộc đụng độ khong qui mô lắm.

Không thể tin rằng đã có một giải pháp cho cuộc tiêu quân. Vì rằng sự kiệt quệ của quân CS đã thấy rõ trên một chiến trường mà hỏa lực can gián của Mỹ ở một mức độ dữ dội nhất. Những đơn vị tinh nhuệ như sư đoàn Dù và TQLC có một tinh thần chiến đấu cao đã làm quân CS lo sợ và tìm mọi cách tránh né. Tuy vậy việc chiếm lại thành phố Quang Trị khong dễ dàng lắm. Có thể chúng ta sẽ phải gấp một kế hoạch mới do ông tướng đầu lâu Võ Nguyên Giáp thực hiện.

Một trận oanh liệt sẽ diễn ra tại Quang Trị, nơi mà lực lượng hai bên dễ dàng gặp nhau ở cấp độ lớn. Trận quyết định này sẽ là trận cuối cùng. Chắc chắn những vị tướng chiến trường của ta cũng chấp nhận. Nay đây là một chốn đền lý tưởng cho những người hành hương. Thành địa La Vang với từng hang dương xanh biếc là gió vi vu vào những chiều đẹp trời là nơi ngay trước tôi đã từng thả tầm nón theo tiếng chuông tháo lèo diu dàng thanh thoát... Chiếc tranh cộng với sự tàn bạo của CS đã tàn phá biết bao nhiêu di tích thiêng liêng và làm ô uế những vùng đất tao kính. Tôi thương La Vang như yêu Quang Trị, La Vang con, Quang Trị con, La Vang mất, Quang Trị khong thể đứng vững.

Tôi mong ước một ngày thật gần tôi sẽ được đặt chân thông đồng giữa thành phố Quang Trị. Tôi sẽ đi về La Vang, xuôi Cửu Việt, Triệu Phong, Đông Hà và Cam Lộ. Hy vọng rằng tuy nhiên Bến Hải sẽ được tái lập, không thể để mất thêm một tấc đất nào cho CS. Người dân Quang Trị sau nhiều ngày chịu đựng đau thương đã mong ước họ không còn là một nạn nhân của một cuộc chia cắt mới, nếu vì một lý do nào đó mà việc này xảy ra, để họ còn gìn giữ mảnh đất thân yêu, mà mà tôi tin cũng là nơi chôn nhau cát rún.. để họ phải ngậm ngùi ra đi như đã một lần tạm bợ.

TRẦN TƯỜNG TRÌNH  
(05-07-1972)



## PHIẾU

TÊ ĐỀ

Hãy quay xuồng. Và được ban phúc lành.  
Đó là cái chết tức khắc, hay ngắc ngoải.

Ông Nixon nói với dân Nga về cơn mưa mộc xám. Một diêm áo lành. Thượng đế ban phúc cho Ông và dân Nga !

Ông và dân Nga, kề cả những nhà thảo mộc học Mỹ, Nga đều khong biết tới những trận mưa nấm trên đất tai này. Những cái nấm đất khong có tên khoa học, những cái nấm mọc vươn sau những cơn mưa.

Mưa B52.

Mưa 122.

Những chiếc nấm đất bón bằng phân nhân tạo được chế biến một cách khoa học, đúng tiêu chuẩn. Phân làm bằng xác linh trẻ VN bên này bên kia,

Falivina !

Falivina !

Falivina bón đất An Lộc. Trí Thiện. Kontum.  
Nấm sê mọc lên, Không phải lúa.

Nấm mọc ngay đường phố,

Nấm mọc cạnh xe tăng.

Nấm mọc cạnh giáo đường.

Nấm mọc cạnh nhà máy làm nước đá Q.Trị.

Nhà máy nước đá nóng.

Nấm luôn luôn được mùa tại Việt Nam

Nấm mọc mùa ở Washington, Moscow.

20 năm nấm

Và nghĩa địa đông dân cư hơn

Nước Chúa khong xây đủ nhà cho hồn chiến cư nguy.

Nước Phật khong đủ trại tạm cư cho hồn siêu. Bánh xe luân hồi quay xoáy với tốc độ của Phantom, Mig, Sam.

Không biết người ta có bị xiềng vào bánh xe luân hồi như những người lính bên kia bị xiềng vào xe tăng, vào đại liên, vào sơn pháo ?

Và những người lính trẻ bị đóng đinh như Chúa trên thập tự bằng đinh M16, M79, AK, B40.

Lúc nhỏ họ bú sữa mẹ, sữa guigoz, nestlé. Vào lính họ bú cà phê, lade, rượu đế.

Bây giờ họ bị đạn. Máu ộc như thác Niagara

Họ khát khô và đang lết tới suối nước uống. Họ nằm dài như những con cá sấu cự đuôi, cự chân. Họ muốn gọi tên nhau bên này bên kia. Nhưng quá muộn. Họ muốn gửi một thông điệp cho những kẻ sắp phải đến suối.

Hãy ngưng lại.

Nước suối đã tanh !

Họ muốn ra một thông cáo chung bằng ánh mắt mệt mỏi, kinh hoàng, hối hận. Bản thông cáo thật ngắn.

Thôi !

Một thông địch viễn quốc tế địch :

Stop !

Dù sao thì tôi cũng cầu nguyện cho bạn Khanh một pilot xưa chơi nhạc trẻ, và những người lính

VN khác không phải leo cầu vồng. Sau cơn mưa  
thì có cầu vồng.

Lời ca : Over the rainbow...

Hồi còn nhỏ bà ngoại tôi thường dọa ai tội lỗi  
hết đi phải leo cầu vồng, ở dưới có những bầy  
chó ngao rồng nhọn hoắt chờ người ta té xuống  
để xé thịt liền.

Nhưng cho dù những người lính có phạm một  
tội nào, như tội đi chơi đỉm? tội đê lại vợ đại  
con thứ? tội chém giết nhau? thì chắc họ cũng  
leo hết được cái cầu vồng bắc ngang trời đó.

Lý do : Ở quân trường họ đã được leo cầu  
không, đi đoạn đường chiến binh và trên chiến trường  
bộ đội qua nhiều nơi cheo leo hơn cầu vồng và  
chó ngao trên trần thế còn dữ tợn hơn chó ngao  
trên trời!

Chó ngao Claymore.

Chó ngao hầm chòng

Gần đây một con chó ngao đã sủa ở gần cầu  
của một quân trường

Một người mẹ gọi điện thoại hỏi :

— Có sao không? Con tôi có sao không?

Một người mẹ què không có điện thoại lặn lội  
đến tận quân trường hỏi :

— Có sao không? Con tôi có sao không?

Một hôm đi gửi thư cho một thằng bạn học ở  
Thụy Sĩ, gặp một bà mẹ què đang khóc ở Bưu điện  
Saigon. Bà vừa khóc vừa hỏi mấy cô bán tem :

— Tôi gửi tiền cho con tôi ở Quảng Trị. Bây  
giờ được tin nó chết trận rồi. Nó chưa nhận được  
tiền! Làm sao tôi đòi lại được số tiền đó?

Một buổi sáng mưa, người sĩ quan Biệt động  
quân gấp tôi trong một quán cà phê. Anh 27 tuổi.  
rất đẹp trai. Anh kể :

— Khi VC vây, tuyến kháng cự thưa hẹp, dân  
phải sống với túi em. Có một cô giáo tiểu học xin  
ở chung hố với em. Em phải lấy nón sáu đảo thêm  
để cho rộng. Một hôm cô ấy phải đi dài giữa lúc VC  
pháo mạnh. Sau đó cái gì xảy ra phải xay ra. Em  
vẫn chuyện đó không thấy tội lỗi, làm một cách  
say sưa, và dè dang như rít một hơi QTV. Cả cô  
ta cũng thế. Dù nhiên là không có Love Story gì cả.  
Em có người yêu và cô ta cũng có người yêu. Cô  
ta bị kẹt không về Saigon được.

— Cậu có thấy túi binh VC không?

— Có. Cuyện khó tin lắm. Hôm đó em theo 3  
cái xe tăng và 3 họng súng đại liên từ 3 chiếc xe đã  
rượt ban một VC chạy giữa đồng trống. Thè mà  
hắn không chết. Khi bắt được hắn, hắn như mất  
tí kêu lên : « Tôi người Hanói Saigont ». Sau túi em  
bắt hắn tại sau hắn nói câu đó. Hắn bảo hắn không  
biết. Hắn khoảng 16 tuổi.

— Có cà phê không?

— Có ! Khi nào hết pháo, dân lại từ hầm hố  
lên bão cà phê. Tại em với uống cà phê để có  
thức hút thời. Họ bão 1 ly cà phê kèm theo một  
giúp Quán tiếc vụ voi già 150 đồng !

— Chết có chôn không?

— Chỉ có lính Bệt kích làm được một cái nghĩa  
địa có ghi : Cố lái chính c hiến, kỹ nhân hối. Có  
nhiều ngôi mộ chỉ được chôn sơ sài, ghi tên bằng  
gỗ thùng đại bác. Có những ngôi mộ bị pháo bay cá  
« mò bia » nên sau này không thể nhận được.

Chuyện An Lộc tiếp theo : Một thương sĩ Dù  
mặt đỏ gay, tu bia họp nói với đàn em.

— Tui mày bảo tui mày chi. Láo hết ! Kẽ cà  
VC nữa ! Tui mày thấy mấy con chim sẻ kia không?  
Có con nào chui xuống hầm xuống hố, như minh  
không? chết bỏ mà! Vẫn phây phây mà! Ha ha!  
anh hùng se se phè phè mà bay, bay tĩnh bơ hơn  
dàn Hồng Mao ! Lòng Đỏ ! Tình bơ hơn Mũi Đỏ tại  
minh!

Một anh binh nhí trẻ chọc ông thương sĩ :

— Em thấy hai con chim sẻ chui vào nòng  
tảng Nga trốn pháo.

Ông thương sĩ lè nhẹ.

— ĐM mày xạo ! tui nó pháo đến Hà nội ý  
quen, đèn ông nội mày cũng không còn dám ngó  
lén mà ngâm chim nữa là cái thứ tay mơ như may.

— Thiệt mà?

— Thế thì nó chui vào làm id đây? một con  
cái và một con đực, tủ tì tù tì thế mà khoái hơn  
minh! Đúng không mày? nhà cửa đồ hết mẹ nó  
rồi, lấy chỗ nào cho nó làm tổ. Tao cũng thấy  
mặt con chim sẻ cái nó tha rrom vào nòng tảng

Nga.

— Sao thương sĩ biết nó là con sẻ cái!

— ĐM mày hỏi ngu như bò. Bộ con cái nó đê  
chứ con đực đê sao?

— Thế sao thương sĩ lại đi khiêng giường về  
cho bà xã?

Ông thương sĩ cười xòa :

— Cái đó thì tao chịu mày!

Họ lại tiếp tục uống la de xoay được. Những phút  
này bộ thản nhiên như những đứa trẻ vô tội và họ  
chỉ như những con chim sẻ ở An Lộc.

Hoan hô tinh thần chiến đấu của chim sẻ  
An Lộc.

Anh hùng chim sẻ tử thủ An Lộc muôn năm!

Những con chim sẻ can trường đó đã bị các  
nhà lãnh đạo bỏ quên!

Chúng không được thăng cấp, không được gán  
huy chương, không được choàng vòng hoa, không  
được cầu hồn và :

Không được lên tivi đê đại tá Lâm phỏng vấn.

Nắng nầm mờ thấy nắng đi giữa những người  
lính cởi trần, quần thủng lỗ đạn đang qui xuống  
giữa cánh đồng chấp tay cầu nguyện dưới mưa  
tuyết... mà tuyết lại có mùi thoái.

Tôi bảo nàng :

— Những giọt tuyết đó là đòn ở An Lộc đấy. Ban  
anh nó kẽ, chinh mắt nó thấy rõ từ những xác chết

tuyết này dân Mỹ và Nga chưa từng được ngắm  
trong lời Giác mồ của em có thật! « Địa ngục có  
thật ở đất khô này !

Tôi tự hỏi không biết những con chim sẻ hết  
nà, hép gạo ở An Lộc có dám ăn dòn không? Dòn  
đi giống gạo hạt tròn, hạt dài của U.S.A viện trợ  
cho VN. Dòn thi giống gạo Thần Nông lẩm, chỉ khác  
một chi tiết :

Gao biết bỏ lúc nhúc.

Gao bò từ hố mít, từ miệng dân, miệng lính,  
miệng đàn bà, miệng trẻ thơ.

Cơm bò từ bụng, từ ngực, từ tim, từ tay.

Trẻ con không cơm không gạo. Chỉ có dòn

Chúng trông như trẻ con ở Bafia.  
Chúng khổ hơn con nít ở Bafia.

Chúng đòi cơm và được 1 người tօn phát mảnh  
bom, dạn ẩn cho qua ngày.  
Trẻ con ở Bafia thì không được phát thử này.  
Trẻ con VN phải được đòn tương đe dặt tại  
những công viên ở Washington và Moscow.  
Thiên thần trong đất lửa đã:

Giả từ vũ mẹ

Giả từ Guigoz, Nestlé, Kim Cương

Giả từ An Lộc, giả từ Việt Nam đau

## Tiến trình của hòa hội Genève 1954

(TIẾP THEO TRANG 10)

chưa có một Phái Đoàn nào đến  
Phóng nhóm của Điện Quốc Liên  
trong khi tại đây đèn được sáng  
choang dồn chờ. Để giữ đúng lời  
hứa với dân chúng Pháp, của Thủ  
Tướng Mendès France, Ngoại Trưởng  
Mendès France, Thủ Tướng  
Pháp Mendès-France, người ta  
đã cho chiếc đồng hồ ở Điện Quốc  
Liên ngừng chạy hồi nửa đêm.  
Đến 3 giờ sáng ngày 21-7-54, Thiếu

bảo tàng viện Liên hiệp quốc đến  
để sử dụng lại được mang cát,  
thành thử tài liệu lịch sử này  
được ký kết bằng những cây viết  
thường dùng cán sơn màu trắng  
và xanh lá cây nhưng vào  
một bình mực ve chai thông  
thường. Sau khi ký tên, Thủ  
Trưởng Quốc Phóng Việt Minh Tạ  
quang Bửu tươi cười nói với  
Thiếu Tướng Deltheil:

— Thiếu Tướng có thể dùng  
với chúng tôi một ly sâm banh.

Vị trưởng phái Bộ quân sự  
Pháp mặt tái me, đứng dậy nói :

— Ông cũng hiểu tôi không  
thể chấp nhận được.

Rồi ông cũng không bắt tay  
chao Thủ Trưởng Quốc Phóng VM  
Tạ quang Bửu, bước mau ra cửa  
như chạy trốn. Mọi người rời  
Điện Quốc Liên hồi rạng đông  
ngày 21-7-1954. Cuối ngày 21 hội  
nhị tái nhôm, Phái đoàn VN phát  
tuyên ngôn phản đối. Trên đây là  
đoạn phim của tấn tường chia cắt  
VN mà 18 năm sau vẫn còn làm  
đau lòng mọi người dân Việt.

— THANH NGUYỆT THANH



Tướng DELTHEIL, Đại diện cho  
Bộ Tư Lệnh Quân đội viễn chinh  
Pháp đến phòng họp, để cùng Thủ  
Trưởng Quốc Phóng Tạ Quang Bửu,  
thay mặt cho Tổng Tư lệnh quân  
đội nhân dân VN ký kết Hiệp Định  
Genève. Phái đoàn VN không tham  
dự. Lễ ký kết diễn ra cẩn trọng  
7 phút đồng hồ trong dịp quan  
trọng này, bình uỵ vĩ đại bằng  
ngà voi chạm vàng được đeo từ

## Nhắn tin

VŨ THỦY QUẾ PHƯƠNG (Đà  
Lạt) : Đà hiểu tại sao dì không nói  
một lời. Gởi địa chỉ về gấp để gởi  
lá h miết.

PHẠM NGA

## CHUYỆN ĐỜI

(TIẾP THEO TRANG 5)

là Ngụy Phu Nhàn, một địa tiên ở Nam Nhạc. Bà mời Tử Thức đây để trả ơn chàng khi trước đã cứu giúp người con gái bê gãy cánh hoa ở Tiên Du. Tên nàng là Giáng Hương, và nàng là một tiên nữ ở động phủ này.

Tử Thức được kết duyên cùng Giáng Hương và được sống trong động tiên. Nhưng được một năm, Tử Thức nhớ nhà bèn yêu cầu Giáng Hương để chàng trở về thăm nhà. Thủ xấp xong mọi việc, chàng sẽ trở lại. Giáng Hương buồn rầu nhưng không ngần cản. Khi chia tay, nàng chỉ trao chàng một phong thư, dặn khi về đến quê nhà hãy mở ra coi.

Tử Thức được Ngụy Phu nhân cho xe mây đưa về. Nhưng khi tới quê nhà, thấy cảnh cũ đã đổi khác. Chàng hỏi thăm được biết thời gian từ khi chàng đi ra biển tới nay đã tới 80 năm trôi qua. Nhà Trần đã mất, bây giờ đã đến đời nhà Lê. Tử bùi ngùi muôn lần xe mây trở về với Giáng Hương nhưng xe mây đã hóa thành con chim loan bay đi mất. Mở thư của Giáng Hương ra coi, thấy nàng viết : «...kết lứa phượng ở trên mây, duyên xưa đã kết. Tim non tiền ở trên biển, dịp cũ còn đâu?»

Tử bèn mặc áo cừu, đeo nón lá, đi vào dãy Hoành Sơn và mất tích trong đó.

Oo

Trong bộ Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển nói về đất Thanh Hóa, có ghi :

— Ở xã Trị Nội huyện Nga Sơn thuộc Thanh Hóa có núi Thần Phù. Trên núi này có động Bích Đào, động này cũng gọi là động Tử Thức. Trong động đá rỗ xuống tạo thành nhiều cảnh trùng như phòng ốc, mai trường, lại có đá két lại như bàn cờ, như bàn ghế, bình hoa. Tục truyền ngày xưa Tử Thức đã gặp tiên ở đây.

LÊ QUÍ ĐÔN khi đến thăm cảnh này có làm bài thơ chữ Hán:

### ĐỀ ĐỘNG TỬ THỨC

Hải Thương quân tiên sự diều mang  
Bích Đào động phủ thái hoang lương

Còn khôn nhất các cảng Tử Thức  
Vân thủy song nga lão Giáng  
Hương

Thạch cỗ hữu thanh xao nhát  
nguyệt  
Sa diêm vô vị niết thu sương  
Thế nhân khồ tác Thiên Thai  
mộng  
Thủy thức Thiên Thai diệc hí  
trường

### Dịch nghĩa

Chuyện tiên trên biển là chuyện  
mơ hồ khó tin

Còn động Bích Đào nay rải quanh  
biển vắng vẻ

Chàng Tử Thức khoác manh áo  
mỏng, khổn cùng trong khoảnh  
đất trời

Nàng Giáng Hương với đôi mày  
ngài già đi giữa nơi mây nước  
Tiếng trống đá kêu vang mặt  
trời buổi sớm.

Muối thạch nhũ không vị ướt  
đầm sương khu

Người đời khô công nuôi giấc  
mộng Thiên Thai

Ai biết Thiên Thai cũng chỉ là  
chốn hí trường

### Dịch thơ

### ĐỀ ĐỘNG TỬ THỨC

Câu chuyện thần tiên thật khó  
lường

Bích Đào động nay đã hoang lương  
Áo bóng gió bụi : thân Tử Thức  
Mây liễu xuân tàn : sắc Giáng  
Hương

Trống đá ngày qua nghe tiếng  
động.

Nhũ diêm sương nhuộm mầu mèo  
thường

Thiên Thai mộng trường càng  
thêm khồ

Ai biết Thiên Thai cũng hí  
trường

### TÂN VIỆT ĐIỀU

Tử Thức có gặp tiên hay không?  
Núi Thần Phù, động Bích Đào con  
đò. Những nơi ấy chỉ ở vào miền  
đất của những người anh em bên  
kia. Một ngày mai khi đất nước  
thanh bình, khi tôi có thể trở về  
miền Bắc được, tôi sẽ với các bạn  
là tôi sẽ đến núi Thần Phù tìm  
theo vết chân Tử Thức. Khi ấy, tôi  
tin rằng tôi có thể trả lời được các  
bạn câu hỏi trên đây.

NGŨ TỬ TÙ

## NHÌN VỀ NHỮNG Q.G.

(TIẾP THEO TRANG 21)

miền cũng chưa bao giờ dùng nhau nhũng trận lớn. Nạn nhân ở đây chỉ là những người dân Đức không may phải sống trong vùng công sản muốn trốn sang vùng Tây Đức có nhiều tự do hơn. Từ nhiều năm trước đây, hai miền vẫn trao đổi hàng hóa. Trong lãnh vực thể thao, họ tuyển chọn hảo thủ của cả hai miền thành lập đội banh tròn chung di dự Thế vận Hội.

Nếu cho trưng cầu dân ý để lựa ché độ thi Cộng Sản chết tươi ở Đức. Điều đáng kể thứ hai nữa là chính phủ Tây Đức, tuy dì với Hoa Kỳ, nhưng tỏ ra độc lập ra gi. Tây Đức có trao đổi ngoại giao với Nga Sô đăng hoàng. Đông Đức có thể kén thế, nhưng trên trường quốc tế, với sự thịnh vượng của kỹ nghệ, Tây Đức là một cường quốc được sự kính trọng của tất cả. Năm ngoái, thủ tướng hai miền Đông Tây đã gặp nhau lần đầu.

Nhật Bản là quốc gia đáng lý ra cũng bị chia cắt như Đức Quốc. Nhưng may mắn cho dân Nhật là họ đã thoát được nạn này. Chỉ một mình quân đội Hoa Kỳ đã bộ lên đất Nhật, Hồng Quân Nga trog những ngày cuối của Thế chiến, đã cố gắng tiến tới Nhật Bản nhưng không kịp. Có thể vì Staline với tính rằng còn vài tháng nữa Nhật mới chịu đầu hàng, không ngờ hai quả bom nguyên tử rơi xuống đất Nhật và Nhật Hoàng ra lệnh đầu hàng sớm nên Hồng quân Ngachim kịp tới đất Nhật đã ổn định. Cũng may. Nếu nước Nhật mà cũng bị chia đôi, tình hình còn rối tinh r扰乱 mù nhiều nữa.

Viet Nam chúng ta đã bị chia cắt một lần năm 1945 — nửa phía Bắc giao cho quân đội Trung Hoa quản trị và giải giới quân Nguội, nửa phía Nam giao cho quân đội Anh — nhưng rồi chỉ có một mình Pháp hi hục trở lại. Mãi tới 1954 VN mới bị chia cắt thực sự. Như vậy là chúng ta bị chia cắt sau Triều Tiên, Đức Quốc tới 10 năm. Rồi cũng phải 10 năm sau họ chúng ta mới theo kịp tình trạng tan yên của họ. Tưởng như cũng là điều hợp lý.

NGŨ TỬ TÙ

# BỘT GIẶT HÓA-HỢP

DETERGENT



# NEC

TRADE MARK

Nhãn hiệu NÚI TUY

GIẶT KHÔNG HAO, TRẮNG SẠCH VÀ LỢI NHẤT

VĂN PHÒNG : 38, NGUYỄN-TRÃI SAIGON V – Đ, T. 38247