

ĐÓI

ngày trở về
QUẢNG TRỊ

Wason
DS 531
D 642 +



ĐỜI

SỐ 140 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 14-7-72 ĐẾN 21-7-72

**ĐẶC BIỆT: NGÀY TRỎ VỀ QUẢNG
TRỊ**

● QUẢNG TRỊ VÀ HUYỀN
TRÂN : người. ● TÂM TƯ
NGƯỜI DÂN QUẢNG TRỊ: đoàn
kết tƣơng. ● QUẢNG TRỊ TRONG
TRÍ NHỚ: người xứ huế.

CHÁNH TRỊ :

● BÀI HỌC ĐẠI HÀN: lý đại
nguyễn.

VĂN NGHỆ :

● CÂU CHUYÊN KHÔNG TÊN:
lết lá điều. ● LỚP TRẺ HÀ NỘI:
bùi văn binh. ● HAI MƯƠI NĂM
QUỐC HẬN: caes. ● GIỮA
NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT:
hoàng hải thủy. ● NGƯỜI TÙ
BINH TRẺ: mường mán. ●
PHIÊU: tède.

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

● NÓI VỚI ĐẦU GỐI ● SINH
TỬ PHÙ ● TRANG THO ●
ĐỜI MUÔN MẶT ● THỜI SỰ
THẾ GIỚI ● THỜI SỰ TRONG
NƯỚC ● ĐIỆN ẢNH ● NHIẾP
ẢNH ● S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm:
Bà TRẦN THỊ ANH MINH
Chủ trương biên tập

CHU TÙ

tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh S.G.
Đ.T. 22.323
(Phát hành mỗi sáng thứ SÁU)

Thư tòa soạn

Liên tiếp trong mấy tuần qua, trên báo Đời cũng như Sóng Thanh, bạn đọc đã thấy chúng tôi báo động về tình trạng báo Đời bị tịch thâu liên tiếp. Việc tịch thâu này diễn ra suốt 2 tháng trời, ảnh hưởng nặng tới sự sống còn của tờ báo. Nhiều độc giả ngạc nhiên vì những số bị tịch thâu mà bạn đọc cũng mua được. Trong thực tế, các nhân viên công lực vẫn có thể bỏ sót một số tờ báo tới tay bạn đọc. Nhưng số lượng báo bị tịch thâu, nghĩa là không thể đến tay bạn đọc, là một số lượng đáng kể. Nhất là độc giả của Đời rải rác trên toàn quốc. Ở các tỉnh miền Trung rất đông, và một số lớn lại là các anh em quân nhân ở những tiền đồn, ở những đơn vị chiến đấu lưu động và xa xôi. Những người đó đi tìm mua báo Đời không được, nhiều vị phải gửi thư về tòa soạn hỏi mua, và nhiều vị phải tới tận tòm báo hỏi mua.

Nếu kéo dài tình trạng này thì tuần báo Đời không thể sống nổi.

Nhưng chúng tôi cũng không thể để cho tờ báo Đời đình bản, khi mà độc giả vẫn còn tiếp tục ủng hộ tờ báo, vẫn là người bạn trung thành của chúng tôi trong suốt 3 năm qua. Và các bạn cũng muốn tờ báo phải là người bạn trung thành của quý bạn.

Vì vậy tờ báo Đời của chúng ta sẽ phải trải qua một đợt thay đổi để cho tờ báo có thể tồn tại.

Chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng cùng quý bạn đọc về sự thay đổi này trong số báo tuần sau. Nhưng có thể nói trước một vài điều về sự thay đổi này. Tờ báo sẽ được in hoàn toàn bằng offset hoặc tăng gấp ba lần số trang in offset. Giá bán sẽ không tăng mà còn có thể giảm xuống, số bài vở sẽ phong phú hơn.

Việc thay đổi tờ báo về hình thức cũng như nội dung lần này cũng là một hy sinh lớn của Đời.

Chúng tôi chấp nhận sự hy sinh này vì lý do cần phải duy trì sự có mặt của Đời với bất cứ giá hy sinh nào.

Đất nước chúng ta sắp trải qua một giai đoạn quyết định, và cuộc tranh đấu của chúng ta tất phải tới một giai đoạn quyết liệt.

Trong giai đoạn quyết liệt này, sự có mặt của tuần báo Đời rất cần thiết. Sự phổ cập của tuần báo Đời tới một số lượng độc giả đông đảo còn cần thiết hơn nữa. Vì tiếng nói của tuần báo Đời phải được phổ biến rộng rãi. Đó là tiếng nói của những người VN yêu nước, quyết tâm xây dựng tự do dân chủ, quyết tâm chống lại cuộc xâm lăng của chế độ Cộng Sản vào miền Nam dù dưới hình thức nào, và quyết tâm bảo vệ một nước Việt Nam độc lập không bị lệ thuộc ngoại bang.

Chúng tôi tin tưởng rằng bạn đọc chung một lập trường với chúng tôi sẽ cùng góp sức để nâng cao tiếng nói của chúng ta.

ĐỜI



KHA TRÂN ÁC

Vui vẻ chết

Thế là báo Đời lại bị tịch thâu. Tịch thâu 8 số liên tiếp. Tịch thâu không bô sot, không tha một số báo nào mặc dầu tòa soạn đã hết sức thận trọng, dè dặt cân nhắc từng câu, từng chữ, dè dặt đến mức độ có người phải bỏ bút không viết nổi, vì viết cái gì cũng sợ bị tịch thu. Sự cố tình triệt hạ báo Đời của chính quyền, như thế là rõ rệt, không còn úp mở gì nữa. Nếu báo Đời tiếp tục xuất bản để thách đố chính quyền thì sự thách đố này có khác nào húc đầu và 1 cái đinh, càng húc càng xà y da sứt trán. Tốt hơn hết là đóng cửa báo Đời để làm thỏa mãn chính quyền. Điều cốt yếu là đóng cửa mà vẫn giữ được cái tinh thần báo Đời, cái trnyền thống báo Đời bằng cách tòa soạn báo Đời sẽ làm tờ báo khác hoặc cộng tác với tờ báo khác. Ngày chủ nhật này tòa soạn báo Đời sẽ họp để tìm 1 lối thoát và trong số báo Đời tuần tới Đầu Gối sẽ loan báo quyết định chung của anh em cho bạn đọc rõ. Đầu Gối chỉ cần nói với bạn đọc: «Đời dù có chết cũng sẽ chết vui vẻ, nhưng trước lịch sử bao chí, những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của Đời sẽ phải trả lời».

Giải Nobel

Hôm qua, vua xuống đường Nguyễn Trọng Ni oai quang thăm Đầu Gối. Ông dân biểu nói thao hao bất tuyệt với Đ. Gối, như ông đang dang dở Hạ viện: «Nói thật với bác, trước những đau khổ vĩ đại của cuộc chiến tranh này, người làm văn nghệ chỉ cần diễn

tả nỗi 1/10 cái đau khổ đó thì cũng đủ để được giải thưởng Nobel rồi. Nếu không diễn tả nỗi thì thà vứt bút đi đừng bao giờ viết nữa. Chỉ cần ra mặt trận ghi lại hình ảnh, những cái chết khủng khiếp v.v.. là nó liền được cái đau khổ vĩ đại của dân tộc này, mà tại sao các nhà làm văn nghệ của ta đời thế, chưa thấy ai trúng giải Nobel».

Đầu Gối trả lời anh:

— Anh chê là đúng lắm. Nhưng trước khi anh chê anh đã đọc Phan Nhật Nam chưa? nhà dân biều lác đầu ngơ ngác:

— Phan Nhật Nam nào?

Đầu Gối cười:

— Anh chưa đọc Phan Nhật Nam mà lên tiếng chê tất cả những người làm văn nghệ ở đất nước này là đáng trách lắm. Đáng lẽ ra các anh nên thành lập 1 ủy ban vận động cho Phan Nhật Nam được giải thưởng Nobel mới phải

Đầu Gối định nói thêm với anh: «Các anh là đại biều của dân phải nói lên tiếng nói của dân. Đầu Gối nhận thấy chưa có 1 đại biều nào nói lên tiếng nói nghẹn ngào của dân vậy mà các anh vẫn lanh lương hàng tháng. Các anh khuyên các văn nghệ sĩ nên vứt bút đi, nhưng tại sao các anh không chê lương, vứt lương đi không thèm nhận cho đỡ hẹn với lương tâm». Nhưng Đầu Gối vi phép lịch sự đã không nói với anh những điều trên đây.

NGƯỜI TỬ TÙ

CHUYỆN ĐỜI

Một gái Huyền Trần

Loạn thế độc thư
Thời bình luyện võ

CÒ THƯ

nước ta, chàng chỉ muốn hai nước thông hiểu. Huyền Trần được rước về đê làm Hoàng hậu chứ không phải đê làm cung phi. Người sau có tho vịnh rằng.

Đời chác khôn ngoan khéo nực cười

Vốn dà không mất lại thêm lời

Hai Châu Ô, Lý vuông ngàn dặm.

Một gái Huyền Trần của mấy

mươi

Lòng dỗ khen ai lo việc nước

Mỗi son phái giống mãi trên đời.

Chỗ dì rồi lại cháu về đỗ

Ngo ngắn trong nhau mấy chú

Hội

THÁI XUYÊN

Việc Công chúa được gả cho chồng Hội cũng tạo thành những câu sau này trong văn chương binh dân của ta :

Con Trời lấy chủ bán than
Nó đưa lên ngàn cảng phải đi theo.

Ngán thay cây quế cung Thường
Đề echo thằng Mán, thằng Mường
nó leo.

xx

Huyền Trần có thể đẹp, mà cũng có thể sô sát phu rất nặng. Vì chỉ mới cưới được nàng về làm vợ có 12 tháng, Chế Mân đã bắn long bào gỗ đi một chuyến tàu suốt về quê, tức là tịch. Theo tục lệ người đàn bà hơi giống trường hợp Huyền Trần. Đó là nàng Chiêu Quân, cung phi của vua Han, bị vua Hồ đòi lấy và vua Han bắt buộc phải đưa biểu. Nếu không quân Hồ vào đánh.

Giá trị Huyền Trần nhiều hơn. Chế Mân, ông vua đa tình nhất lịch sử Cnâm Thành, không hề dọa đánh

(Xem tiếp trang 29)

Quảng Trị trong trí nhớ

NGƯỜI XỨ HUẾ



Năm 17 tuổi, tôi đã bỏ nhà phiêu lưu tận Hà Nội, Hải Phòng trong những tháng cuối cùng của kỳ hạn tập kết. Rồi theo con tàu di cư vào Nam lèu bêu giữa Saigon. Và sau đó đi lang bbang lèn mài các tỉnh Cao Nguyên rồi vòng xuống miền duyên hải Trung Phần. Mười năm phiêu bạt, tôi đã biết nhiều về những vùng trời xa xôi ấy.

Nhưng còn Quảng Trị, miền đất nối liền với Huế bằng 60 cây số quốc lộ và chỉ một giờ xe chạy là tới, tôi vẫn thấy xa lạ, chưa bao giờ có dịp đến đó.

Cho mãi tới năm 1965, tôi mới đặt chân tới Q.Tri. Tôi đến vò đầu múa mưa. Cơn mưa ở đây cũng dai dẳng sụt sùi như mưa xứ Huế. Tôi vốn là đứa con sinh ra và lớn lên trong lòng quê hương nghìn năm mưa gió, cho nên khi đến đây, lòng ấm lại vì cảm được nét quen thuộc. Buổi sáng lè xe ở Huế, mưa đã giáng giang đầy trời. Rồi cơn

mưa cứ đeo đẳng chuyển xe chạy dài theo quốc lộ hướng Bắc mà đồ xuống thị xã này.

Trong bến xe, ít ai có thể nghĩ đây là cửa ngõ của thành phố. Trên bãi đất lồi lõm chật hẹp, những chiếc xe cũ kỹ đậu ngang dọc trước một dãy hàng quán lợp tôn. Nó gợi nhớ những quán ly âm thầm nào tôi đã đi qua trong nhiều năm phiêu bạt.

Nhưng đến xe Quảng Trị có một nét tương phản là trường Nguyễn Hoàng. Ngôi trường trung học ngày tôi đến hình như vừa mới sơn quét nên trông sáng sủa, khang trang. Qua cổng nhà trường dưới lèn mưa lất phất, tôi thoáng thấy những người nữ sinh cũng áo dài tha thoát, cũng mái tóc ngang vai. Một cái gì gần gũi và tha thiết.

Từ ngôi trường dễ thương này, tôi theo một con đường nhựa nhỏ đi vào lòng thành phố để bắt đầu sống suốt mùa mưa ở đó.

Quê nghèo

Tôi có cơ hội tìm hiểu về Quảng Trị. Nhưng nét nhất của tỉnh này vẫn là nghèo lâm. Vài khu phố vắng lặng, hàng hóa ế ẩm, cả khu chợ chính ở đây vào giờ hoạt động nhất trong ngày cũng chỉ lác đác người.

Quảng Trị sau ngày chia đất nước là tỉnh cực bắc của Miền Nam. Các vận chuyển thương mại từ Nam ra đều ngừng lại ở Đè Nắng trù phú. Quảng Trị cứ lè lõi dần. Thật ra cả Huế cũng không hơn gì. Nhưng dù sao vì nhiều lý do khác nhau, người ta vẫn còn đến Huế. Riêng Quảng Trị thì không còn gì để níu kéo ai. Họ hoãn dài khi có một vài phát du lịch từ lâu chạy vùn vụt qua thị xã ra tận vùng phi quan, nhìn chiếc cầu Hiền Lương, coi sông Bến Hải, chụp ít phim kỷ niệm rồi lại vội vã quay trở về.

Quảng Trị vốn nghèo từ mấy trăm năm trước, rồi vì hoàn cảnh

đổi thay cửa đất nước mà cứ lè lõi dần và nghèo thêm mãi. Phố đông các ngôi nhà lầu tương đối khang trang, những cửa tiệm có nhiều hàng hóa nhất trong thị xã lại không phải là của người Qu.Trí. Chủ nhân là dân từ xứ đến khai thác tài nguyên địa phương. Họ làm giàu rồi chuyền sự giàu có đi nơi khác,

Đôi mắt người nữ tu

Một đặc điểm khác của Quảng Trị là rất nhiều người có đạo Công giáo. Hầu hết là đạo dòng từ hơn trăm năm nay. Thế kỷ trước, triều đình nhà Nguyễn ở kinh đô Huế ban mọi cách để tàn diệt đạo Công giáo và sát hại các giáo dân. Nhưng Quảng Trị nhớ năm hối xa tầm mắt vua chúa và lại có cửa bể cho các cổ đạo ra vào để dàng nêu đạo tại đây đã phát triển mạnh. Ngày nay, ngoại ngôi nhà thờ Đức Mẹ La Vang trên ngọn đồi La Vang nổi tiếng, còn rất nhiều nhà thờ nhỏ khác rải rác khắp làng xã Quảng Trị.

Giáo dân ở đây khá đông. Tôi không rõ số đích xác là bao nhiêu. Nhưng đi đâu tôi cũng gặp đàn chiên của Chúa. Có một cách để tôi nhận ra ai là người Công giáo lâu đời ở đây. Cứ nhìn vào đôi mắt họ. Có một nét gì là lạ. Ánh mắt họ ta xoi sâu thẳm như hướng về một cái huyền bí cách trở nào. Nét chung chung của người dân Quảng Trị là nước da sậm đen và khuôn mặt khắc hắc vì sống gần biển lại bị lực nhiều. Nhưng đôi mắt của người có đạo dòng vẫn ánh lên niềm tin trên gương mặt phong trần đó.

Nhiều cụ già ở đây giải thích cho tôi rằng người theo đạo vì yêu đọc kinh cầu nguyện, tâm trí luôn luôn hướng về cõi天堂, ngày lại ngày tạo cho họ một ánh mắt diệu vợi. Rồi họ sinh ra để chờ đợi ngày qua đời khác, mai đặc biệt đó biến thành hồn truyen trong giọng họ.

Có lần tôi đã bắt gặp đôi mắt diệu ấy nhưng đẹp hơn hẳn những đôi mắt huyền diệu khác của các giáo dân. Đó là đôi mắt 1 người nữ tu hiệu trưởng một ngôi trường nhỏ ở Q.T. Hôm nói chuyện, cô ta trong văn phòng nhà trường thật không ngờ người đi tu lại

có khuôn mặt diêm lê và dảng dấp dài các đén thé.

Nếu thay chiếc áo dòng của cô bằng bộ áo trần tục, tôi tin chắc người nữ tu ấy có quyền dẫm lên hàng triệu con tim đàn ông mà bước.

Lúc ra về, tôi nói nhỏ với anh bạn cùng đi rằng: "Không biết ai xui dại cò ta bỏ đi tu như vậy?"

xx

Những Kinh Kha của thế kỷ 20

Đã nhiều giáo dân, Quảng Trị lại có nhiều người theo đảng phái chính trị nữa. Đảng ở đây chống Cộng kịch liệt. Có lẽ hai yếu tố Thiên chúa Giáo và đảng phái Quốc gia đã un đúc cho đồng bào tỉnh này một lập trường dứt khoát với Cộng Sản. Đó cũng là lợi thế cho chính quyền địa phương.

Trong thời gian tôi lưu trú ở Quảng Trị có khá nhiều tổ chức tinh thần bảo Việt Nam và Mỹ gửi chuyên viên đến đây để lập các hệ thống sưu tầm tin tức hướng về nội địa Bắc Việt. Họ đã nhờ vào dân chúng địa phương rất nhiều. Các bản doanh tinh thần thường đặt ở Đông Hà nằm về phía Bắc thành phố Quảng Trị và sát vùng phi quân sự. Đông Hà là thị trấn rất nhỏ. Ít ai ngờ cái phố thị khiêm nhường kia một dạo đã là tiền đồn chiến lược về cả quân sự lẫn tinh bão.

Năm 1966, một viên đại úy từ Saigon ra tuyên dụng ngay tại địa phương một vị tu xuất lớn tuổi. Ông già này hàng ngày mang nải thuốc tây đi vào các thôn ấp vùng Đông Hà, Gio Linh để châm định và tuyên dụng các tinh bão viên. Những người này đóng vai Kinh Kha của thời đại mới vượt sông Bến Hải qua đặc khu Vĩnh Linh của CSBV. Dẫn dắt họ đi sâu vào Nghệ An, Thanh Hóa. Một vài người bị phản gián CSBV bắt giết. Ông già tu xuất cũng bị thương vì đạn pháo kích của Việt Cộng ở Đông Hà. Nhưng ông ta không chịu vào Huế điều trị như lời đề nghị của viên đại úy mà nhất quyết tiếp nối công tác.

Kế hoạch còn dự trù đầy các tinh bão viên đó đi sâu hơn nữa vào nội địa Bắc Việt và thiết lập

các đường dây có triển vọng kéo dài tới gần Hà Nội. Nhưng sau đó vì phương tiện yểm trợ thiếu thốn nên công tác phải bỏ dở dang.

Giòng sông định mệnh

Nếu tinh thần chống cộng, tinh thần sùng đạo của người dân Quảng Trị làm nên đặc tính của miền đất này thì cũng còn một đặc điểm khác ở đây mà người VN nào, người ngoại quốc nào cũng phải biết đến Đó là con sông Bến Hải với chiếc cầu Hiền Lương. Rất nhiều du khách vượt hàng ngàn, có khi hàng chục ngàn cây số đến đây để nhìn tận mắt giòng sông lịch sử này.

Từ Quảng Trị đi theo quốc lộ 1 theo hướng Bắc qua một chặng đèo ngắn trên ấy có vải đồn bót của ủy ban quốc tế kiềm soát định chiến, xe của du khách sẽ xuống thấp dần và đến Trung Lương nơi đặt một kỳ đài cao lều nghêu.

Trước kia kỵ lài này thấp hơn nhiều. Một hôm người ta dựng lên một cột cờ mới cao hơn. Bên kia bờ Bến Hải, CSBV thấy cột cờ của họ thấy thua, họ liền dựng cột khác cao hơn của ta. Bên ta lại thi đua leo thang cột cờ. Rồi CSBV cũng hăng máu thi đua theo, và cứ thế mà 2 kỳ đài Nam Bắc lên cao mãi cho tới ngày tôi tới thăm (cuối năm 1965) thì thấy kỵ lài của ta cao hơn của bên kia một tí.

Đi bộ từ đồn Cảnh Sát Trung Lương chừng vài trăm thước, khách có thể đứng ngay trên đầu cầu Hiền Lương phía Nam. Khách có thể trông rõ dáng người lính Công An vũ trang của CSBV đứng gác bên kia cầu. Không có vật gì ngăn碍 chiếc cầu cả. Ngoài trừ 2 phần cầu được sơn hai màu khác hẳn nhau.

Về cái màu cây cầu cũng có một lịch sử thi đua. Trước kia toàn cầu là màu đen. Bên ta thấy cầu cũ quá nên cho sơn lại, dĩ nhiên sơn nửa thân cầu phía Nam thôi. Bên CSBV tự mình cũng cho sơn lại phần nửa cầu của họ, nhưng lại sơn màu khác. Vì vậy, chiếc cầu Hiền Lương đã mang hai màu tượng trưng cho sự cách biệt hai miền đất nước.

(Xem tiếp trang 28)

Quảng Trị và Huyền Trần

người viết : NGŨ TỬ TƯ



Hai châu Ô. Lý vuông ngàn dặm..

Nhìn vào bản đồ nước VN, chúng ta thấy phần đất ở 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị là hẹp nhất. Một bên là biển, một bên là dãy Trường Sơn, đất ở đó nhiều đồi, đồi trọc và cồn cát. Nếu không có Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước lầy dòng sông Bến Hải ở Quảng Trị làm ranh giới có lẽ đã số người Việt chúng ta suốt đời chẳng mấy ai biết đến con sông Bến Hải, đến cầu Hiền Lương. Cũng như nếu không có trận tấn công vượt tuyến của quân đội CSBV tháng 3 năm 1972 đánh xuống miền Nam và trận phản công chiếm lại Quảng Trị của ta tháng 7 cùng năm, người Việt ở miền Nam có nhiều người quên mất miền đất địa đầu Quảng Trị ấy.

Năm 1972, Quảng Trị trở thành chiến trường sinh tử của 2 miền Nam Bắc đối nghịch, Việc mất Quảng Trị làm cho toàn thể miền Nam rung động và việc lấy lại Quảng Trị làm cho toàn thể quân dân miền Nam phấn khởi. Một buổi sáng mưa mưa, tôi, người viết bài này, tới tòa soạn Đời, gặp người bạn đồng nghiệp ở đây. Anh nói : «Đêm qua tôi được điện thoại từ Huế vào cho biết quân ta đã tiến vào Quảng Trị, tôi hồi hộp suốt đêm không ngủ..»

Sau 6 ngày phản công tái chiếm Quảng Trị, toàn quân tiến thăm thử nhất của ta đã vào tới trung tâm thành phố ngay 4-7-72. Cũng trong ngày này, quân Dù của ta đã chiếm lại được vùng La Vang,

nơi có nhà thờ Đức Mẹ La Vang lớn nhất miền Trung. La Vang là nơi mà trước đây 100 năm, khi triều đình nhà Nguyễn mở cuộc bài đạo Gia Tô, Đức Mẹ Maria đã hiện lên làm phép lạ với tin hữu. Sau đó tín hữu Gia Tô lập lên giáo đường ở nơi Đức Mẹ hiện đề kỷ niệm. Và quân Dù, quân TQLC của ngày cùng tiến vào chỉ còn cách trung tâm Q.Tri có 800 thước.

Nhưng quân ta chiếm lại được Q.Tri cũng chưa phải là dễ toàn thắng. Quân BV có chịu bỏ QT hay không và quân ta sẽ giữ QT như thế nào mới là chuyện đáng kể và đáng lo âu. QT sẽ còn làm cho chúng ta hồi hộp nhiều trong những ngày sắp tới.

Việt Nam có Quảng Trị từ bao giờ?

Dân tộc Bách Việt đến sống ở lưu vực sông Hồng Hà từ trước thế kỷ thứ nhất theo công nguyên Quốc hiệu của tổ tiên ta thời vua Hồng Bàng là A Lạc và đất đai của ta thời đó về phía Nam chỉ là Thanh Hoá và một phần của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Từ Quảng Bình trở vào là đất của nước Lâm Ấp. Trong thời gian chúng ta bị Bắc Thuộc, tức là các dân anh thượng quốc Ba Tàu sang chiếm đất và cai trị. Bắc thuộc lần thứ ba từ năm 603 đến năm 939 — đời vua nhà Đường bắc Tàu, Âu Lạc cũng như nước Lâm Ấp đều bị đô hộ và bị chia thành chia quận có quan Thái Thú cai trị. Nước

ta lúc đó là Giao Châu bị vua Đường Cao Tổ đặt tên là An Nam Đô Hộ Phủ, chia làm mươi hai châu. 3 châu cuối cùng ở cực nam là Ái Chân, tức Thành Hóa, Hoan Châu tức Nghệ An và Diễn Châu, cũng là Nghệ An bây giờ.

Trước đời vua Đường, vua nhà Tùy ở bên Tàu đã nghe nói đến đất Lâm Ấp ở bên dưới Giao Châu có nhiều của quý nên vào khoảng những năm 600, vua Tùy đã phái quân viễn chinh tới đánh Lâm Ấp. Xứ này thế kỷ đó nổi tiếng là có nhiều voi trắng, voi trầm hương, kỳ nam. Quân Lâm Ấp rất thiện chiến, biết dùng voi xung trận, khang chiến oanh liệt nhưng sau cùng cũng bị thua. Đời nhà Đường, khi Giao Châu bị đổi là An Nam Đô Hộ Phủ thì nước Lâm Ấp bị đổi là Tượng Quận — có lẽ vì đất này có bạch tượng? — và cũng có quan thái thú từ bên Tàu sang cai trị, bóc lột, đàn áp ra giặc. Ở vào thế kỷ thứ 7 đó, nước Lâm Ấp có địa thế từ Quảng Bình, Quảng Trị của ta hiện nay vào tới hết Phan Rang Phan Thiết.

Cuộc Bắc thuộc lần thứ ba này kéo dài tới ba thế kỷ. Mãi tới năm Mậu Thìn (970), Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên loạn Thập Nhị Sứ Quân đem lại độc lập và thống nhất, dành lại chủ quyền (I) tên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng và đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Đó cũng là thời ở bên Tàu nhà Đường đã mất, Sinh sảng Triệu Khuông Dẫn đánh được thiền sư lên ngôi lập ra nhà Tòng.

Đinh Bộ Lĩnh tuy là vị anh hùng nhưng tiếc không làm vua được lâu. Năm Kỷ Mão 979, vua say rượu nằm ngủ bị tên già nòi Đỗ Thích giết chết. Như vậy là vua ở ngôi được 12 năm, thọ 56 tuổi.

Thập đại tướng Quân của nhà Đinh là Lê Hoàn — Mèo sứ này vừa là Tông tư Lệnh Quân Đội vừa là Tề Tướng, lại chiếm được tình yêu của bà vợ vua là Dương Thái Hậu, nên khi vua tịch, con vua mới có 6 tuổi lên nối ngôi, tất nhiên bao nhiêu quyền hành đều ở trong tay Tướng Quân Lê Hoàn. Ông này bèn phế vua con nít, cướp ngôi và lập lên nhà Lê. Sử ta gọi nhà Lê này là nhà Tiền Lê. Nhà Hậu Lê là vua Lê Lợi.

Lê Hoàn lên ngôi xưng là Lê Đại Hành. Về với vua Lê Đại Hành, nước ta bắt đầu tinh chuyên ăn thua với nước lân bang ở miền Nam là nước Lâm Ấp.

Đánh Chiêm Thành lần thứ nhất

Khi ấy nước Lâm Ấp, tức Tượng Quận, cũng đã đánh lại được độc lập, lấy tên nước là Giampa, ta gọi là Chiêm Thành.

Lịch sử bấy giờ là cuối thế kỷ 10 đầu thế kỷ 11, dân Chiêm thành thời đó vẫn dũng ra trận. Khi vua Lê Đại Hành đánh bại được quân Tống từ hòn Tàu sang đánh, toàn chiếm lại An Nam Đô Hộ Phủ, sai sứ vào Chiêm Thành nhưng bị vua Chiêm hach sỉ sỉng bắt giam đại sứ lại. Vua Lê Đại Hành bèn cử quân vào Nam đánh Chiêm Thành. Quân vào được kinh thành nước Chiêm, bắt được nhiều người lấy được nhiều của. Từ đó nước Chiêm phải thần phục và

cống hiến nước ta. Vua Lê Đại Hành là người Viết đầu tiên đặt chúa lên đất Quảng Trị bấy giờ vậy.

Nhà Tiền Lê ở ngôi cũng không được lâu. Đến đời vua thứ 3 là Ngao Triệu Lê Long Đĩnh thì mất về tay chú tiền Lý Công Uẩn. Ông này lập nên nhà Lý.

Đánh Chiêm Thành lần thứ hai: bắt My È.

Đời Lý là đời vua mạnh liệt trong lịch sử dân tộc ta. Đời này có danh tướng Lý Thường Kiệt và cũng là thời dân ta bác phì Tống, nam bình Chiêm anh dũng nhất. Bộ Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim chép đoạn sử này như sau :

«Lý Thái Tông, tức Lý Công Uẩn, lên làm vua đã 15 năm mà nước Chiêm Thành không chịu thông sứ, lại cứ quấy nhiễu ở mặt biển, Thái Tông bèn sáp sửa binh thuyền sang đánh Chiêm Thành.

«Năm Giáp Thân (1044), Vua Thái Tông ngự giá đi đánh Chiêm Thành, Quân Chiêm Thành dàn trận ở phía nam sông Ngũ Bồ (?), Thái Tông truyền thúc quân đánh tràn sang, quân Chiêm thua chạy. Quân ta bắt được hơn 5.000 người và 30 con voi.

«Tướng Chiêm Thành là Quang Gia Gi chém quốt vương là Sạ Đầu, đem đầu sang xin hàng.

«Bấy giờ quan quân chém giết người bản xứ rất nhiều, máu chảy thành suối. Thái Tông trọng thay động lòng thương, xuống lệnh cấm không được giết người Chiêm Thành, hễ ai trai lệnh thì chiếu phép quân trị tội.

«Thái Tông tiến quân đến quốc đô là Phật Thệ (nay ở làng Nguyệt Hậu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên), vào thành bắt được Vương Phi là My È và các cung nữ đem về. Khi xa giá về gần tới sông Lý Nhân, Thái Tông cho doi My È sang chầu bèn thuyền ngũ My È giữ tiết không chịu, quấn chién lán xuống sông mà tự tử. Nay ở phủ Lý Nhân còn có đền thờ.»

Đánh Chiêm Thành lần thứ ba: chiếm đất

Tuy quân ta tàn sát dân Chiêm Thành như vậy nhưng họ vẫn không chịu thần phục. Họ vẫn sang đất ta đánh cướp như trước. Nên đến năm 1069 — vẫn theo VNSL — Vua Lý Thánh Tông lại đem quân sang đánh Chiêm Thành lần nữa. Lần này bắt được Vua Chiêm là Chế Cử đem về. Chế Cử xin dâng đất 3 châu để chuộc tội. Đó là những châu Đại Lý, Ma Linh và Bố Chine. Thánh Tông lấy 3 châu ấy và tha cho Chế Cử về nước.

VNSL ghi : «Những châu ấy hiện nay ở tỉnh Quảng Bình và Q.Tri».

Tuy đã được Vua Chiêm dâng đất từ năm 1069, mãi tới năm 1075, Đại tướng Lý Thượng Kiệt lại phải đi đánh Chiêm Thành một lần nữa. Rồi quan Chiêm lại đánh cướp lại 3 châu nói trên. Tới năm 1104, Đại tướng Lý Thường Kiệt — đã ngoài 70 tuổi — còn đem quân đi đánh Chiêm Thành một lần cuối

(Xem tiếp trang 56)

BÊN LỀ LỊCH SỬ

**tướng Tàu Toa Đô
đã đò bộ Quảng Trị**

**Vua Chiêm Chế bồng Nga
đòi lại Quảng Trị**

NGŨ TỬ TƯ

Sau nhà Lý đến nhà Trần, nước ta lại có những trang sử hùng liệt. Trong đời này, danh tướng Trần Hưng Đạo phá quân Nguyên hai lần. Có thể nói về thành tích chống xâm lăng bằng quân sự đời Trần là đời oanh liệt nhất lịch sử Việt Nam.

Lần thứ nhất sang đánh ta, quân Nguyên đi hai đạo quân. Đạo thứ nhất do Thoát Hoan chỉ huy đi đường bộ qua ải quan ở biên giới, đạo thứ hai gồm 10 vạn quân do Tướng Toa Đô chỉ huy đi đường biển tới đồ bộ ở địa phận Chiêm Thành rồi từ Nam đánh ra. Như vậy ta có thể xác lượng thuyền của Toa Đô ghé vào bờ biển Quảng Bình hoặc Quảng Trị và kéo ra Bắc.

Trần Hưng Đạo đại phá quân Mông Cổ lần thứ hai vào năm 1288. Nhà Trần oanh liệt một thời nhưng rồi cũng suy. Gần 100 năm sau, đúng ra là vào những năm 1350 tới 1370, nước ta suy yếu và nước Chiêm Thành mạnh lên. Năm 1367, vì quân Chiêm lại ra đánh phá các tỉnh biên giới nên Vua Trần Dụ Tông sai 2 Tướng là Trần Thế Hưng và Đỗ Tử Bình đem quân vào đánh. Quân quân đi tới Chiêm Động (thuộc phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bây giờ) thì bị quân Chiêm phục kích đánh tan. Tướng Trần Thế Hưng của ta bị bắt sống.

Vua Chiêm thời đó là Chế Bồng Nga, một vị vua anh hùng ôm mộng đánh Việt Nam rửa hận và

đòi lại những đất bị chiếm. Năm 1370, Chế Bồng Nga thống lãnh quân Chiêm đi đường biển vượt biển vào cửa Đại An, kéo quân thẳng vào kinh đô ta là thành Thăng Long. Quân quân nhà Trần suy nhược chống cự không nổi phải bỏ thành chạy. Quân Chiêm vào thành trả thù dân tộc, cướp được nhiều vàng ngọc và bắt nhiều phụ nữ Việt đem về nước.

Tới năm 1377, vua quan nhà Trần kéo đi đánh Chiêm Thành để trả thù. Lần này Vua Trần Duệ Tông ngự giá thân chinh có Lê Qui Ly (sau này là Hồ Qui Ly, người cướp ngôi nhà Trần đi theo) Chế Bồng Nga để cho quan quân ta kéo vào tới thành Đồ Bàn mới đánh úp một trận mờ trời tối đất. Quân ta thua to. Vua Duệ Tông chết trong trận, Lê Qui Ly cùng các «danh tướng» khác phủ lấp về được Thăng Long.

Từ đó Chế Bồng Nga đem quân ra vào nước ta như chở không người, mấy lần họ Chế đi thuyền ra Bắc, đánh thắng vào Thăng Long, vua tài nhà Trần chỉ biết chạy trốn. Lê Qui Ly phung mènh đem quân đi chống giữ Nghệ An mấy lần đều bị quân Chế Bồng Nga đánh thua.

Tới năm 1389, Chế Bồng Nga lại kéo hải thuyền ra đánh Thăng Long. Vua nhà Trần sai quan Đô Tướng là Trần khát Chân đem binh ra chống giặc. Sử chép : Trần khát

Chân khóc, lạy vua rồi ra đi. Vua cũng khóc.

Tướng cầm quân ra đi mà khóc... thì khá quá rồi - Quân đội do ông Tướng này chỉ huy chắc chắn là : «danh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ, đánh đâu thua đấy, chiến bại nhục nhàng, ròn rã, thua thua phủ lấp vv...». Nhưng vấn đề không ngờ ông Tướng Trần khát Chân này lại số đỏ, làm nên được đại sự ghê gớm là bắn chết được Chế Bồng Nga.

Chuyện này đúng là chuyện khó khăn nhưng có thật. Việt Nam Sử Lục của Cụ TT Kim chép đoạn này như sau :

Trần khát Chân đóng quân ở sông Hải Triều. Tháng giêng năm Cảnh Ngọ (1390) Chế Bồng Nga đi thuyền đến xem hình thế quân của Trần khát Chân. Bấy giờ có thẳng đầy tờ của Chế Bồng Nga có tội, sợ phải giết, chạy sang hàng với Trần khát Chân. Nhận khi Chế Bồng Nga đem 100 chiến thuyền tới gần trại của quân nhà Trần đóng, tên đầy tờ chỉ cái thuyền của Chế Bồng Nga cho Trần khát Chân. Khát Chân truyền ấy súng bắn vào thuyền ấy. Chế Bồng Nga trúng phải đạn chết. Quan quân đồ ra đánh. Quân Chiêm thấy quốc vương chí đều bỏ chạy. Quan quân cắt lấy đầu Chế Bồng Nga đem về dâng triều đình...

Đoạn sử này cho ta thấy Chế Bồng Nga quá khinh địch, tự kiêu và sự nguy hiểm của bọn già nò. Người ta vẫn kinh thường bọn già nò nhưng khi già nò đã hầu hạ thì hầu hạ ra trò mà đã phản thì cũng tai hại vô mặt. Không thiếu gì người đã chết vì già nò xong người đời vẫn cứ kinh thường già nò như thường.

Sau khi Chế Bồng Nga chết nhà Trần cũng mất. Hồ Qui Ly làm sứ soán nghịch lên ngôi lập lên nhà Hồ. Nhưng rồi quân nhà Minh bên Tàu sang đánh chiếm được nước Nam. Năm 1413, Trương Phụ đem quân sang đô hộ dân ta. Điều đáng nói là bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh, Hoàng Phúc chỉ chiếm được nước ta mà thôi. Nước Chiêm Thành thời đó vẫn độc lập.

MỸ CHÁNH – QUẢNG TRỊ CHẶNG ĐƯỜNG NGÚT NGÀN TỬ KHÍ DOAN KÉ TƯỜNG



Binh dụng nước của Bắc quân? Nón sắt của Nam quân? Đầu lâu của thường dân và tội? Đó là một vài chứng tích tại «Đại Lộ Kinh Hoàng» (giữa Mỹ Chánh và Quảng Trị) nói lên nỗi bi thảm phi lý của cuộc chiến tranh tàn ác US-VN phai động hiện nay (ảnh: Ngụy Thành)

Tôi đã đợi chờ trong ấm áp, từng ban tin chiến sự, từng chuyến theo chân hành quân các đơn vị nhảy dù, TQLC tôi hy vọng được về gần gũi quê hương mà tôi đã bỏ đi. Sau hơn hai tháng trời chui rúc trong các khu tạm cư khốn khổ. Ngày 29-6-72 hàng trăm ngàn trái tim người dân Quảng Trị đã cùng hòa điệu nhịp nhàng trong niềm ước mơ hiện hình được trở về quê hương theo chân đoàn quân áo hoa anh dũng. Buổi sáng niềm vui phả ngập trong hồn. Tuyến Mỹ Chánh không còn là lằn mực rauh giới, trong đoàn con yêu của tổ quốc

súng đạn lèn vai qua sông tiến về phương Bắc ở đó bầu trời đang rộng đôi tay chào đón. Tôi theo họ. Phải về nhìn lại đoạn đường như một tì vết ô nhục, bao tàn mà ngày bỗng bao nhiêu đập lưng vào vách tường sập đồ tim giấc ngủ. Rồi cũng qua cầu đi lăn về thành phố đồ nát phía trước, con dốc Bên Đá che khuất đoạn đường vừa qua còn lại đó một địa ngục khủng khiếp của ca một đoàn xe cháy nám nối đuôi chồng chất gầm nám cây số. Bắt đầu bằng những chiếc xe giàn máy đủ loại, đủ kiểu nằm ngổn ngang, Bên những xác người đã khô khốc



Tren doan duong kinh hoang do, xác người, xác xe đỗ đặc.. nằm ngang. Những thương binh nằm trên xe Hồng Tháp Tư (trên, ảnh DKT) cũng được quân BV chiếu cố kỹ lưỡng, những chiếc Honda hai bánh, những chiếc xe đạp nằm ngang với những người chết đã rữa nát (dưới, ảnh Thach Trang)



xương trong áo quần ám kín. Tôi fâ bạt khóc thành tiếng, tiếng khóc uất nghẹn căm hờn không thể thoát ra cõi họng. Ngày 1-5-72 một trong những chiếc xe khốn nạn này đã đưa tôi đến đây với hàng chục ngàn đồng bào khác đã nhận lãnh những đầu đạn của Bắc quân bắn phủ đầu. Tôi đã bỏ chạy trên xác anh em bà con minh mà không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Bây giờ trở về đoạn đường máu thăm mạch đắt cổ tình tim lại trên những đống xương nhầy nhụa trắng hếu này một khuôn mặt quen thuộc cũng là một điều khó khăn. Một mái tóc nam bên một cái sọ và một chiếc áo dài máu tím phủ nằm xương tàn. Từ một cánh cửa gãy lia của một chiếc xe cứu thương vài cánh tay đưa ra tội nghiệp. Trên một chiếc băng ca người lính xấu số đã thật sự chết hai lần nằm với nắng mưa suốt hai tháng trời. Tôi lay mình trong đoàn xe ngập mùi tử khí

sinh thui như một chứng nhân cho một cuộc thảm sát vĩ đại của người Việt cho người Việt. Một bà mẹ chết gục trên thành xe hai tay còn ôm chặt xác con. Trên một chiếc xe khác ngón ugang một đống xương giàn hai chục người đã cùng chết một lầ. Tôi muôn ngập vì không khí cô độc mùi tử thi dày đặc, quay mặt chạy xuống bãi cát bên vệ đường bãi cát Hải Lăng là một rừng xác người khô héo bên những đồ đạc họ đã mang theo trên bước đường chạy loạn. Rải rác đó đây xác lính Bắc quân hai tay ghi chặt bá súng AK cũng xương trắng, đầu lâu c nh những nạn nhân của họ.

Này mai, những người dân Quảng Trị khi trở về ngang đây tìm lại một quê hương đã diệu tàn chắc chắn họ không tránh khỏi ngâm ngùi bởi một phần đời của mình đã đè lại đó. Một đoạn đường ô nhục nhất trong lịch sử của dân tộc hiếu hòa. Có lời lẽ nào có thể bào

chữa nổi cho những hành động bạo tàn của Bắc quân với vũ khí tối tân trên tay họ nhắm vào dân lành vô tội. Có bao nhiêu người đã nằm xuống ở đó, chắc chắn không dưới vài ngàn, tướng Giáp và những người chủ trương cuộc chiến tranh này nghĩ gì về cuộc thảm sát đồng bào Quảng Trị do quân đội của họ gây nên. Những hình ảnh về đoạn đường máu này có phải là những chiến thắng thiết thực nhất của những người cộng sản không?

Đoạn đường Mỹ Chánh—Quảng Trị với hàng ngàn oan hồn rên xiết chắc chắn sẽ là niềm đau vĩ đại cho cả dân tộc hai miền Nam Bắc. Đành rằng mặt thật của bất cứ một cuộc chiến tranh nào là tàn phá nhưng không có nghĩa phải đem sự tàn phá của bom đạn vô tri được xử dụng bởi những bàn tay thô bạo đè lên đầu dám người khổn khổ, hiền hòa đang cố chạy thoát ra khỏi vòng ánh hưởng của chiến tranh ngoại trừ một cuộc chiến diệt chủng. Tôi nghĩ không thể nào là một cuộc xung đột tĩnh cờ được, bởi lẽ ngay khi tiếng súng đầu tiên thoát nòng từ bàn tay của một tên lính Bắc quân nào đó bắn thẳng vào đoàn xe này đã có sự hiện diện của tôi tại chỗ. Không một người dân nào trên xe có lấy một tấc sắt để kháng cự và họ đã chạy bừa vào bãi cát mêt mông như đàn ong vỡ tổ. Đạn đại pháo và bắn thẳng của quân bê chiến miền Bắc thi nhau đốn ngã rừng người. Họ phải giữ dân ở lại dù chỉ là cái xác không hồn. Một cuộc tàn sát có tính toán và được ra lệnh hàn hoi đã diễn ra thát man rợ mà sau hai tháng những ai may mắn như tôi được nhìn lại không khỏi phai úp mặt trong lòng bàn tay.

Mãi mãi đoạn đường Mỹ Chánh—Quảng Trị đã trở thành một tì vết túi nhục cho dân tộc không có gì xóa tẩy được. Liệu năm mươi tập thể to lớn đó với khung cảnh bi thảm này có đủ để thức tỉnh những kẻ đang chơi trò chém giết để thỏa mãn quyền lợi và tham vọng mà hàn gắn được niêm thu hận anh em suốt mấy chục năm dài.

DKT



Xác người khô đét nằm ngang trên chiếc xe đạp bịp nhám (ảnh Nguyễn Kinh Chiến)

MIỀN THÂN YÊU LẠ MẶT

NGY THANH

Một trăm ngày trước đây, khi BV tung nhiều sư đoàn quân bộ chiến với chiến xa tới tận đồi loại vào tinh địa đầu. Người ta vẫn say sưa đến hai chữ điện diem hơn là tiền liệu những gì sẽ xảy ra cho vùng giới tuyến với một sư đoàn Nam quân lập trận giữ. Cho đến khi tạm bợ tinh lực Bắc, với con số hàng trăm ngàn đồng bào tháo chạy từ Huế, an ninh ban thân trong ý nghĩ mỗi người dường như được cảnh giác tối đa. Từ Đà Nẵng

TQLC ngồi tại các công sự chiến đấu tại phòng tuyến Mỹ Chánh, những ngày trước cuộc phản công tái chiếm Quảng Trị.

người ta tính chuyện vào Saigon, từ Saigon lập thủ tục ra ngoại quốc. Tổng thống Thiệu tuyên bố tờ quố lâm nguy. Tất nhiên, người ta nghĩ ngay đến chuyện cứu nguy những gì còn lại và không còn lưu ý tới những gì ở bên kia Sông Thác Ma.

Ban đầu, người ta còn tiên đoán quân BV sẽ tiến xa hơn, nhất là với cái đà tam lý của cả hai bên, sau khi quân Bắc lần được một lịnh.

Thoạt đầu khi quân BV chiếm từ QT vào Mỹ Chánh chỉ trong vòng một sáng một chiều người ta nhất định tin chúng còn đánh vào sâu nãa, đánh từ Tây Bắc xuống, từ Hải Vân ra pháo kích Đà Nẵng và cát trọn QT. Dần dần, thêm nhiều vạn quân VNCH đổ dồn tới, một vài đơn vị lập đầu cầu bên kia sông Mỹ Chánh, những đoàn viễn thám TQLC đi về về trong vùng Hải Lăng như đi chợ, người ta lại nhận định rằng quân ta sẽ phản công mạnh, không biết chừng lại đánh thẳng ra về tuyến 20 luron.

Như trên một cuộc cờ, mọi người say sưa từng đường đi nước bước. Có mấy người lưu tâm đến số đồng bào QT còn kẹt lại bên kia dòng sông màu? Nếu tạm bỏ Quảng Trị là một điểm trong một giải pháp nào đó, thì không còn gì để nói. Nhưng ở tầm mực thấp hơn, họ là những sinh vật chứng liệu rõ rệt nhất cuộc chiến xâm lấn vừa qua, nghĩ theo khía cạnh quân sự.

oOo

Mỗi ngày chúng tôi theo đường bộ ra Mỹ Chánh. Không kè những thời gian pháo kích cả trăm trái một lượt xuống phòng tuyến, chúng tôi đã có những phút giây

đứng sau làm cây mé chợ hoang tàn đỏ nát tròng sang bên kia. Bên kia kíp bi xa lì. Bên kia cuốn hút mời gọi. Cầu sắt xe lửa gày chui xuống dòng nước. Cầu xa lì cháy nát chỗ còn lừa thưa và i cột than đèn thảm buồn. Sóng có mặt của chúng tôi ở bờ bên này cũng phải dè đặt kín đáo. Đạn pháo kích 130 ly hỏa tiễn 123 ly gỗ ngay tĩnh dầu chưa biết lúc nào, đi vờ vẫn có thể làm diêm đèn cho mắt xạ thủ BV nhìn từ trung tâm lỗ chiết mòn đèn dính đầu ruồi, thật nhảm và không khá ti nào. Ngoài ra, di chuyển trong phạm vi 100 thước ở bờ Nam Mỹ Chánh lại phải liên lạc trước. Để tránh đặc công, nội tuyến, TQLC được lệnh hạ sát bất cứ người nào xuất hiện trong phạm vi họ trấn giữ mà không thông báo.

Những điều các chiến sĩ TQLC hành quân bên kia sông kề lại càng làm chúng tôi mỗi ngày ra bờ sông này thảm thực nhìn qua. Bên kia sông cung hàng tre dài thanh thản, Một vài nhà tróc mái và ít hố bom quặt ngã hàng cây.

xxx

Cho đến khi thực sự theo chân TQLC nhảy trực thăng xuống làng Kim Giao, Gia Đẳng, miền đất Quảng Trị chúng tôi tiến qua lị mặt ván mặt lá. Ngoài những tấm hình bắn giết, những mẫu tin tiến thoái qua, những địa danh không còn mờ mịt, tôi còn nao nức tìm kiếm một ít sự kiện thân quen.

Mà cái thân quen, chắc chắn không phải là các hố bom đường kính hơn 10 thước những làng mạc bốc khói, ruộng vườn khoai sắn xanh tươi lấp ló những xác người cầm súng.

Mỗi thàn cày ở vùng chuyền quân mang ít nhất là một vết đạn. Ngày thứ 59 sau khi di tản chiến thuật, chúng tôi gặp người dân đầu tiên trong hầm trú ẩn. Vị trí thuộc quận Triệu Phong nơi chúng tôi nhảy xuống có hơn 6 chiếc hầm như thế. Nhà cửa không còn gì. Vỏ đạn phi pháo và vỏ bom hải pháo vung vãi cung khắc. Ở miệng hầm là khuôn mặt trơ xương và già nua của thằng bé 12 tuổi. Cậu nói với tôi đầu tiên là «Đói quỵt». Các anh có gì cho ăn với». Chúng tôi bảo nó ra ngoài rồi cho cơm sấy ăn nhưng nó

không làm. Đạn bắn tới tấp. Tiếng đầu đạn xé gió rợn người hơn tiếng nổ chát chúa mảnh bay tung toé chung quanh. Trong cuộn sáu tối om của chiếc hầm, thằng bé nói còn mười một người nữa. Trong số đó đang còn đau. Họ nói họ nhai cỏ và lá sắn, chắc sẽ khỏi các thứ bệnh!

Cạnh miệng hầm là chiếc rổ đựng vỏ khoai lang. Buổi trưa ăn ruột, buổi chiều ăn vỏ. Ra xa quá hầm 20 thước lờ đạn bắn tới cháy và không kịp. Sóng trong vùng tạm bợ sáu mươi ngày, họ chưa biết gì về di tản chiến thuật, phản công tái chiếm và ranh giới Mỹ Chánh. Ở với lính VC thì bị B 52, hải pháo, phi pháo, pháo binh. Ở với lính Cộng Hòa thì bị 130ly, 122 ly bắn dày như gieo giống. Ra khỏi hầm, trực thang vỏ trang sẽ ngõ lính BV. Ở luôn trong hầm, lính BV đòi lấy xe tăng cán nát vì ngoan cố không tham gia công tác bộ đội giao phó. Nhiều người bị bắt đi dân công đã chết chung với địch quân vì B 52 dội bom ngang hầm.

Hai binh sĩ VNCH đang vượt qua cầu nỗi Mỹ Chánh cạnh một chiến xa lật nghiêng vì pháo bị xì hơi do hỏa pháo của CSBV trước đây khi chiến xa đang vượt qua cầu. Xe phía sau là cây cầu sắt MC với một đoạn đã gãy sụp xuống lòng sông, cây cầu ván kẽ bên chí còn lại những chân cầu tuột lên khỏi mặt sông



trú ẩn bên trong là điện đài, tiền sáu viên VC gọi pháo binh bắn tới các đơn vị Nam Việt.

oOo

Mồng 1 tháng 7, chúng tôi qua cầu Mỹ Chánh men theo đường bộ tiến sâu vào phía QT 7 cây số. Cầu Bến Đá gục đổ. Cầu xe lửa oằn mình xuống dòng nước đục sau cơn mưa lũ đêm hôm trước. Chân cầu bên này, 3 xe tăng BV chồm lên nhau cạnh ngồi cõi miếu. Vài chiếc đầu lâu vung vãi cùng với bì đồng và nón sắt VC. Một chiếc Jeep còn nửa mảnh cờ lồng tháp tự cháy nát. Nắp máy bật ngược dựng lên khung kính. Trong thùng xe từng đối xứng cháy lâu ngày nén, không còn mùi thối hoặc khét thịt nướng.

Đan 122 bắt đầu gửi tên. Trái đầu tiên nổ trên đỉnh đồi cách QT 1500 thước. 3 giây sau trái thứ hai vào sát hơn. Trái thứ 6 rơi ngay mặt đường. Chúng tôi nhảy xuống hố bom thò đầu lên với chiếc máy



Các chiến sĩ TQLC với nụ cười rạng rỡ trên môi trỏ về sau một cuộc hành quân đột kích thành công trên phần đất bị CS tạm chiếm ở QT. Đối với người dân QT, nhưng đã phải liều bùi nơi chôn nhau cắt rún, các chiến sĩ mũ xanh này, cùng với các chiến sĩ mũ đỏ, đã trở thành niềm hy vọng để từ đó họ sẽ tìm lại những phần đất thân yêu (ảnh ĐKT).



Niềm hy vọng, nụ cười đó của người dân QT đã trở thành sự thực khi cuộc hành quân tái chiếm QT (Lam Sơn 72) được phát khởi. Các chiến sĩ VNAH lại một lần nữa hăng háng tung tên, vượt suốt băng đồng, tiến về hướng Quảng Trị thân yêu. Hình trên là cảnh một toán tiền thám TQLC đang vượt dãy Kim Giao trên con đường buôn hòn (ảnh Ngg Thanh)

ảnh. Trai hỏa tiễn kế tiếp xé gió đậm ngay vào tảng cây sau lưng. Than cây gãy làm đôi. Lá bay tung tóe như sao rụng. Mùi nhựa cây nồng nồng. Một trái khác gõ ngay lên thùng xe. Những xác người còn trên băng ca tung lèn. Máy đứt xương rời lả tả. Con pháo kích chấm dứt. Khi lòm cõm bò dậy tôi mới khám phá ra mình đã ngồi lên một xác người từ lúc nào. Đoàn kẽ Tường, người bạn thường nhảy chung mỗi lần theo TQLC, nhìn thấy trước định đưa máy ảnh bấm nhưng đã nón mũa, bò nhanh lên sườn hố bom bỏ đi. Tôi nhìn xác chết thèm lần nữa. Tóc còn vài mảng. Đôi chỗ trên đầu đã hết thịt phần xương sọ lộ ra trắng bệch thịt ở lưng còn dính dính lếu bếu đen và tối, nom như mồi đang trong cơ phận xe hơi. Phía móng đã khô xương chậu và xương sống dính đất đỏ. Hai chân đã bay mất. Một bộ xương khác nhỏ hơn nằm đè dưới bụng. Bàn tay trẻ con kẽ lèn con búp bê úp mặt. Chúng tôi tính với nhau, không thể ở đây lâu hơn. Hoặc là trở về làm bản tin và rửa

bom bí chưa nổ, lựu đạn kíp an toàn đã rỉ sét hoặc đầu đạn M-79 bắn ra xoay chưa đủ vòng. Đầu tích sú sống còn lại là những thán súng AK, M-16, nón sắt bùa hung, mèt, gióng, rồ. Đồ chơi trẻ con và các tập album. Một ít thiệp cẩn trước bọc nhựa mang nơi cư trú Quảng Trị. Tôi nhất được gói ảnh gần 20 tấm. Người trong ảnh chụp tại chùa Sư Nữ Quảng Trị. Một vài cùi thép bên trong là bộ xương heo. Chén bát và ít nǎm xôi đã khô dùm trong tấm nylon trắng bạc phách.

Quá nhiều xác xe, có đến hơn 500 chiếc cháy xém. Trên mỗi xe đều có xác người. Dưới gầm xe cũng là xác người. Xác người còn kẹt giữa những bánh xe; xương người dính giữa xích sát xe tăng. Chiếc này tông húc, chồm lên chiếc kia. Đầu máy và đầu lúa cũng là xác người. Xác người còn kẹt giữa những bánh xe; xương người dính giữa xích sát xe tăng. Chiếc này tông húc, chồm lên chiếc kia. Đầu máy và đầu lúa cháy nung đèn con đường. Tôi không còn phân biệt được đâu là xương. Trên những xe hỏng tháp tùng, xác chết nồng nặc hơn vì thùng xe che kín gió mưa chưa làm rữa hết thịt. Chiếc đầu nhầy nhụa tanh tươi thò ra ở chỗ thủng xe bị trái phá xé toang. Da thịt nhăn nhú và đen như mướp ngọt phơi nắng lâu ngày. Mặt kề chết nào còn nguyên vẹn đều nhăn nhú, nhẹ nguyên hàm răng, họ chết đã sầu mươi ngày nhưng nét mặt còn nguyên vẹn vẻ thống khổ gào thét cùng em. Đi hết 2 cây số vẫn chưa thấy cuối đường. Nhìn từ bãi cát đoạn đường man chảy đèn hắt rõ đoàn xe lò lò trên cao vắng rực như đàn cua nướng. Ở một xe khác, bốn chân người vứt ra thũng xe, bèn dưới ống quần tergal còn nguyên nắp chíp ban chancô ngón. Bốn chân



Trên đường đến QT, lẩn lướt các chiến sĩ ta thanh toán các mạc tiêu chiếm lại những thị trấn đã hoang tàn từ tay quân BV. Các chiến sĩ trong hình trên đang tiến vào Gia Đẳng (ảnh Đoàn kẽ Tường)

(Xem tiếp trang 50)

BÀI HỌC ĐẠI HÀN

Trong khi cuộc chiến tranh Việt Nam sắp bước tới điểm kết thúc, thì tại Hàn Quốc đã bước được một bước dài trên đường tiến tới thống nhất Hòa bình. Sau những cuộc mật nghị tại thủ đô Seoul Nhưỡng và Hán Thành, Nam Bắc Hàn đã chính thức ra một thông cáo chung ngày 4-7 chấm dứt việc dùng vũ lực và lăng nhục để giải quyết những xung đột tại Hàn Quốc.

Đây là một biến cố trọng đại đối với các nước bị chia cắt, có hai chế độ tương phản nhau. Bên cõi này một lần nữa cũng cõi thêm cho những lời giao kết giữa các cường quốc là sẽ giải quyết những vấn đề mâu thuẫn quốc tế bằng hòa bình, và triết lý tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc nhỏ đúng với tinh thần các cuộc hội đàm Mỹ Tàu và Nga Mỹ.

Việc đặt cơ sở để tái thống nhất Hàn Quốc được dựa trên 3 nguyên tắc chính là: 1—sự thống nhất được thực hiện qua nỗ lực độc lập của người Triều Tiên không bị ép đặt hay can thiệp của ngoại quốc. 2—sự thống nhất sẽ được thực hiện bằng phương tiện Hòa bình chứ không phải bằng vũ lực chống lại nhau. 3—Với tinh chất là một dân tộc đồng chủng, sự thống nhất quốc gia rộng lớn sẽ được đặt lên trên tất cả mọi bất đồng về Tư tưởng Ý hệ và Chế độ.

Với 3 nguyên tắc trên cho thấy quyền lợi Quốc gia Dân tộc của Hàn Quốc đã được hai bên đặt lên trên Tư tưởng, Ý hệ và Chế độ. Những thứ gọi là chiến đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho tự do chủ nghĩa đến nay đã không còn là mục tiêu chính của Nam Bắc Hàn nữa. Những thứ đó thực ra đã bị loại bỏ trong đời sống thế giới từ lâu và cụ thể đã bị những nguyên tắc sống chung giữa Mỹ Tàu và Mỹ Nga chính thức cho cáo chung.

Giờ đây vấn đề then chốt chỉ còn lại là sự sống còn của mỗi quốc gia, khát vọng Hòa Bình là chính nghĩa của thời đại. Đã ra ngoài chính nghĩa đó thì bắt cứ cuộc chiến tranh và đấu tranh nào dù được vũ trang vẫn tư tưởng, ý hệ, chế độ kiểu nào cũng đã lỗi thời và trở thành phi nghĩa.

Quốc gia Hòa bình Thống nhất là mục tiêu tối thượng của bất cứ một cuộc vận động chính trị nào hiện nay trên thế giới. Bởi đó Lấy cứ phe lâm chiến nào ở Việt Nam đánh mất điều đó nhất định mất chính nghĩa và bị thất bại thảm thương. Chính vì vậy mà các phe lâm chiến tại VN giờ đây không còn có thể đi tìm chiến thắng mà là sự thi đua kết thúc chiến tranh để đạt mức Hòa bình.

Công binh mà nói thì quả thật miền Nam đang khởi thế công trong một trận thi đua Hòa bình, Chính người cầm đầu Hành Phố Việt Nam đã đặt mức rango kêu nào Hòa bình trở lại ông sẽ ra đi. Trong đề nghị 8 điểm với phe bên kia điều đó cũng được ghi rõ. Có lẽ chính vì điều này đã làm cho miền Nam khởi sắc trong công cuộc vận động du luận hòa bình đối với thế giới.

Tới nay thì Bắc Việt đã thực sự tỏ ra lúng túng. Cố đánh thi đánh không thắng mà còn bị dư luận thế giới lên án là biếu chiến. Muốn hòa nhưng còn tiếc công lao chưa dám dứt khoát. Thế nhưng với những diễn biến chung quanh, nhất là hành động của Bắc Hàn đồng minh đồng cảnh đã làm cho BV không thể cõi dám mà chẳng được ăn xôi nữa.

Khi các nước đàn anh đã nhất định mở ra một kỷ nguyên hòa hoãn thương nghị, khi các nước đàn anh đã buông thả để cho hai nước Đức, Hán tự lo liệu lấy số phận của mình. Bắc Việt không biết chụp lấy cơ hội này để tái lập hòa bình và đặt cơ sở cho việc tái thống nhất Quốc gia trong hòa bình thì không những sẽ bị thế giới lên án, mà dân chúng Việt nam oán ghét họ hơn nữa.

Như vậy nếu tiếp tục đi vào con đường máu xương, Bắc Việt sẽ rơi vào tình trạng hoàn toàn cô lập. Bị thế giới bỏ, bị nhân dân chán, sớm muộn Bắc Việt cũng bị thảm bại. Chính vì lý do đó rất có nhiều triền vọng cho thấy cuộc hội họp Ba Lê ngày 13-7 tới đây BV phải thay đổi lập trường và đường lối thương thuyết.

Từ cuộc thương thuyết kết thúc chiến tranh Việt Nam hiện nay, hai bên không hề quên được việc đặt một cơ sở cho việc thống nhất Việt Nam, chính vì vấn đề thống nhất VN mới có cuộc chiến tranh hiện nay. Bởi đó lần này nếu các phe thảo luận chỉ để chấm dứt chiến tranh mà không nghiêm chỉnh đặt vấn đề thống nhất mọi cách hợp lý thì dù có kết thúc nỗi cuộc chiến, nhưng sau đó cũng khó thoát khỏi một cuộc chiến tranh khác.

Một lần nữa chúng tôi xin lập lại quan niệm của chúng tôi về việc thống nhất VN bằng đường lối hòa bình và hợp lý (đã được đăng tải trên nhật báo ST ngày 6-7) 1—Chấm dứt chiến tranh tương tàn để cho ngoại Quốc hết can thiệp vào nội tình VN. 2—Thiết lập các quan hệ bình thường giữa 2 miền Nam Bắc về Kinh tế Văn hóa... 3—Tiếp tới một quy chế Liên Bang Quốc gia, hai miền Nam Bắc vẫn giữ chế độ khác nhau. 4—Hãy cho dân chúng tự do di lại, từ đó tạo điều kiện san bằng những ngăn cách về Tư tưởng và Ý hệ, Chế độ, nhằm phát huy tinh thần Chủ Động Trung Khởi của Dân tộc, để Dung Hòa trọn vẹn các luồng tư tưởng, các trào Ý hệ xây dựng một chế độ tiến bộ nhất đối với thế giới thời đại.

Trên đường tiến chiếm QT, các chiến sĩ VNCH đã hạ nhiều cầu binh và chiến xa BV (trên, ảnh ĐKT) và sau đó đã giải thoát nhiều đồng bào còn sống sót sau hai tháng sống dưới gông cùm của CS (dưới, ảnh T. Trung)



Tâm tư người dân Quảng Trị

ĐOÀN KẾ TƯỜNG

Bây giờ thì niềm ước mơ được trở về mái nhà xưa ở một quê hương điêu tàn sau hai tháng chui rúc trong các khu tạm cư của người dân Quảng Trị đã đến độ chín mùi.

Làm sao mà ngoảnh mặt cho hành với nơi chôn nhau cắt rún có những con đường chạy quanh bờ sòng đồ dài ra biển. Khi bỏ xứ mà đi với nỗi buồn đầy áp trong hồn rung rưng dòng lệ, tài sản một gánh lèn vai ký niêm nào hơn nấm mồ tổ tiên, cha mẹ. Niềm luyến lưu níu chặt đùi chân dù ngoài kia súng đạn Bắc quân đang xích lại gần với họ. Rồi cũng phải ra đi không một dự tính tương lai, may mắn thì có được một chỗ ngồi trên đoàn xe quân đội đang chở chờ đầu Quốc lộ I. Rủi ro thì dắt dùi bông bể nhau lang thang trên con đường thiêng lý tiến về Nam, kẻ chối thi nầm yên lại đó với thành phố buồn thiu làm mồi cho lũ chó hoang chạy rong khắp xóm. Người dân Quảng Trị đã thực sự cõi đời từ giờ phút đó, nỗi kinh hoàng hiện rõ trên hàng ngàn nét

mặt từ trẻ thơ cho đến cụ già. Mùa hạ đốt lửa trên đầu giờ mùa dùn cát xon xao trên lớp da mặt họ lầm lũi đi trong túi nhục và khổn khổ. Ngày mai rồi, sẽ ra sao? Niềm lo âu cơm áo đe nặng tâm hồn họ cũng như nỗi thiết tha với quê hương sắp mất... Rồi bom đạn Bắc quân vùi dập trên đầu họ vài người thân ngã xuống dù chết dù thương tích hoặc kiệt sức cũng phải hành đoạn bỏ đi. Họ tan loang trong bãi cát mênh mông, bãi cát như một địa ngục hãi hùng với những tiếng khóc la thảm thiết. Còn hình ảnh nào diễn tả tình mẫu tử cảm động hơn một bà mẹ ngã gục với mảnh đạn ngay tim còn thi thào vỗ về đứa con chưa đầy hai tuổi đang đầy dựa trên ngực mẹ vì dòng sữa ngấm máu mặn mặn, kẻ sống sót buông bà qua những đồi cát trắng phau tim về đồng lúa vàng đang độ chín mùi lần mò đến con sông Mỹ Chánh, Sinh lô mở ra ở đó và họ chỉ còn lại hai bàn tay trắng với một tâm hồn rách nát. Sau cùng rời họ cũng đều được

Tôi đã đến đó với đồng bào tôi bằng một tâm trạng nhọc nhằn ở những chung cư chật chội, hôi hám phẩm vật cứu trợ của chính phủ tuy có nhưng làm sao đủ để đáp đổi qua ngày dù chỉ là rau cháo. Từ đó họ nhìn về quê hương bằng những nhớ nhung xao động

dù khô涸 nhưng đã trở thành gân bô đậm đà trên luống rau, luống cải. Tôi đã phải nhọc nhằn lắm nhưng vẫn không thể nào tìm được câu trả lời xác thực nào hơn bằng sự im lặng khi nghe họ hỏi.

Rằng chử thì miền «minh có thể về lại Quảng Trị được em (anh)?

Liệu Quảng Trị có mất luôn không em?

Làm sao tôi giải thích được cho họ về chính mình cũng còn không了解更多 nữa. Cuộc chiến tranh ở đất nước này đã trở thành kỷ niệm với những bùa phép, toan tính của ngoại bang. Người dân Quảng Trị họ cũng đủ biết rằng mai có về ai mai nhà thân yêu của họ được hàng nữa cảng chỉ còn những đồ

vô hoang tàn với hai bàn tay trắng. Nhưng bản chất cần cù chịu đựng vẫn có thể bắt đầu xây dựng lại bằng chính sức người tiềm tàng trong tâm hồn họ. Họ sẽ trồng rau trên cát, phá núi làm đồng và耕耘 cho những tương lai đầy hy vọng như ngày xưa.

Tôi đã hiên ngang khai phá những địa danh Cam Lộ Ba Lòng thâm u chướng khi khô cằn sỏi đá trở thành vùng đất màu mỡ với lòn điền chim bay thẳng cánh.

Tôi tin tưởng rằng người dân Quảng Trị là những người hiền hòa nhưng có sức chịu đựng gian khổ già dặn nhất nhân loại. Nếu không đủ sức chịu đựng làm sao họ có thể sống từ đời này qua đời nọ ở một quê hương đầy đày thiên tai và chiến tranh tàn phá.

Tôi đã gặp nhiều cụ già tuổi trời già xé tâm sự như một điều hối hận khi đã bỏ Quảng Trị mà đi. Các cụ hối tiếc đã không ở lại để được chết trên quê cha đất tổ cho tròn đạo làm người. Quan niệm của các cụ tuy lỗi thời nhưng với họ được cái tâm tình của người dân tha thiết với quê hương đã thành thiêng liêng cao quý. Họ chờ đợi không nản và mỏi mòn chờ một lần về dù lúc ra đi thật với vỗ và nhất quyết. Cũng lang thang bằng đùi chân ốm yếu nhưng rắn chắc mỗi người đã lẩn mờ ra tận Mỹ Chánh, Bến Đá nghe đạn reo trên đầu để chỉ được nhìn những làng mạc, xóm thôn mờ mờ sau khói lửa và lũy tre xanh. Người lính ôm súng nắm tuyến đầu nhìn thấy cảnh đó như một rẽ gọi thúc

đã phải tiến lên đánh bắt kẽ thù để chiếm lại vùng đất tam bô. Không hổ hào, nhân danh và trực lợi nhưng tôi đã thấy những người dân Quảng Trị quần rách áo ôm, trên tay cầm những món quà nghèo nàn tìm đến trao tận tay những chiến binh Dù, TQLC bằng trọn vẹn chân tình. Món quà nhỏ họ trao cho người lính nhưng không khác gì họ đã gởi trọn tâm hồn cho quê hương dang lợt vào lấp mực béo kia và người lính khi nhận bằng tất cả cảm xúc khác nào đang đón nhận một lời ủy thác cái nhiệm vụ thiêng liêng phải dành lại cho bằng được mảnh vườn của người dân dù trên đó chỉ còn tro than.

Người lính chiếm lại từng gò mả, từng chặng đường là có bóng dáng người dân theo sau hồi hanh, chia xót...

Tôi cũng đã theo chân đoàn quân nhảy xuống những làng mạc tiêu diêu sau hai tháng dưới sự kiềm tỏa của Bắc quân. Từ các hầm hố ven làng người dân đã nhảy lên ôm chầm bờ vai người lính khóc nức nở như vừa tình cờ bắt gặp hạnh phúc. Họ đã tâm sự không nỡ bỏ làng mà đi vì còn lại những bàn thờ tổ tiên, những mồ mả ông cha không thể để hương tàn baten lạnh. Nỗi kinh hoàng còn in rõ trên từng khuôn mặt hốc hác vì thiếu ăn, người lính TQLC chia xót cho người dân nuốt miếng cơm sấy trong nồi nghẹn ngào, xúc động. Họ không ngọt cảm ơn ông bà, thần thánh để cho họ có ngày hôm nay còn được nhìn thấy quê hương thực sự được giải phóng bởi những người con yêu.

Tôi đã chứng kiến tận mắt một người lính TĐ I TQLC cởi bỏ chiếc áo lót trên mình để tặng cho một người dân ở Gia Đang và người dân nhận áo đã mân mê ôm tay khía của mình lên bàn tay người lính chai nám như tinh nhân. Họ nhắc đến hai tiếng cộng quân bằng giọng điệu kính tỴm, hãi hùng, hơn bao giờ hết lúc này những người lính dù, TQLC đã trở thành một cái gi qui mến trên trề yêu thương trong tâm hồn đồng bào Quảng Trị. Một vài bà mẹ ở Mai Đang Thượng Xá đã nói với giọng nước mắt.

Mấy em bộ đội ơi! cả làng ni chờ đợi các em mấy tháng trời rồi, ngày mồng eung ngồi trong hầm đòn ra mà cũng không thấy dạng mấy em mồ hôi. Toàn là tai giải phóng khôn ni. Mìn rồng mà nẩy em bỏ dân lâu rúra, mấy em mà tới trễ vài ngày nữa e dân chết hết ni.

Rồi họ chạy ra ngoài vườn in đầy những hố bom bởi những gốc sắn tàu đem vỏ nấu tặng người lính. Một Sĩ Quan TQLC đã nói với tôi một câu thật đầy ý nghĩa:

Trong suốt cuộc đời lính của tôi, bây giờ tôi mới thấy sự chiến đấu của mình được đền bù xứng đáng hơn bất cứ một sự thắng thua và huy chương nào hết.

Người dân Quảng Trị đã thực sự un duc thêm ý chí chiến đấu cho người lính phong trần. Chính người lính cũng phải thú nhận rằng những chiến thắng ở mặt trận này mà họ tạo được phần lớn nhờ ở tinh thần của đồng bào cho họ. Quảng Trị một quê hương thật nghèo nàn khổn khổ nhưng người dân ở đây miết thực sự là một thành trì chống cộng kiên cố nhất nhờ ý thức thâu lượm được ở kinh nghiệm chung dung với cả hai bên. Cộng thêm đó là niềm thiêng với xứ sở thời thúc họ trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập của trái tim.

Bây giờ thì người dân Quảng Trị đang chực chờ trở lại thành phố làng mạc mà họ biết chắc rằng đã điêu tàn, đồ vỡ. Cho dù có một nơi khác an bình và sung túc hơn chắc chắn rằng họ cũng không thể nào từ bỏ quê hương của mình với thật nhiều ký niêm. Họ phải trở về để dựng xây lại trên những đống gạch vụn, phải nhặt lại năm xương tàn của người thân đã nằm xuống vì bom đạn của Bắc quân; người sống không thể mất quê hương thi người chết cũng cần phải có quê hương để giữ gìn đời đời. Họ đã có sẵn sự chịu đựng và bờ và niềm tin được thấp sảng lên từ nỗi nhọc nhằn để khai sơn phá thạch thi sá gi một lần làm lại cho xứ sở một ngày mai huy hoàng và tươi sáng.

ĐOÀN KẾ TƯỜNG

Nam, Bắc Hàn

Bản Thông Cáo Chung Nam Bắc Triều Tiên cho chúng ta thấy rằng trên thế giới ngày nay chuyện chỉ cũng có thể xảy ra được. Hai chế độ thù nghịch nhau như Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên, mà cũng có lúc phải nhận ra rằng người cùng một giọng nói phải yêu thương nhau, không những họ thôi chém giết nhau từ 20 năm nay, mà giờ còn thôi không chửi bới nhau nữa. Đọc bản tin về Nam Bắc Triều Tiên, tôi nhận thấy một chi tiết lý thú. Họ ông chủ tịch Bắc Hàn là họ Kim thì ông thủ tướng Nam Hàn cũng họ Kim. Ông Tổng Thống Nam Hàn họ Pak thì ông phó thủ tướng Bắc Hàn cũng họ Pak. Đã dành rằng họ Kim, họ Pak là những dòng họ lớn, như họ Lê và họ Nguyễn ở nước ta, nhưng nhìn vào danh sách các nhà lãnh đạo hai miền đó, ta thấy họ chung một huyết thống, chung một tổ tiên, không có ai họ Mao, họ Chu, họ Nix v.v...

Sau khi ký thông cáo chung Nam Bắc Triều Tiên được công bố cả thế giới hoan nghênh — kể cả ngoại trưởng Trần Văn Lãm. Sự hoan nghênh đó được phân chia đồng đều. Những nhà lãnh đạo ở phía Cộng Sản thi hoan nghênh Bắc Hàn, còn các lãnh tụ thế giới tự do lại loan nghênh Nam Hàn.

Thí dụ như Chu Ân Lai (cộng sản) đã ca tụng Kim Nhật Thành (Bắc Hàn) có sáng kiến nỗ lực tiến tới thống nhất Hàn Quốc và phục vụ hòa bình thế giới. Trong khi đó thì Rogers (không cộng sản) lên tiếng khen ngợi Phái Chánh Hy (Nam Hàn) đã phục vụ hòa bình thế giới và có sáng kiến tiến tới thống nhất Hàn Quốc. Sở dĩ tôi phải chú thích những chữ (cộng sản) và (không cộng sản) là vì hiện nay các mối giao hảo của các cường quốc lục xóm quá mức, qui vi độc giả có thể quên mất. Mai mốt có ngày Trung Cộng có thể tố cáo Brezhnev (Nga) là tên chống Cộng cuồng tín, trong khi đó Nga Sở có thể tố cáo Nixon (Mỹ) là tên Cộng Sản khát máu, và ngược lại người Mỹ sẽ phát động phong trào đà kích Chu Ân Lai (Trung Cộng) là tên Tù bắn dây chẽ v.v...

sinh tử phu

ÔNG ĐẠO CÁY

Nam, Bắc Việt

Hiện nay VN chúng ta chưa bắt chước Hàn Quốc được. Đó là một thực trạng ta không thể chối cãi, dù chúng ta yêu nước và thương lẫn nhau biết bao nhiêu.

Thực trạng đó là 2 miền còn đánh nhau. Miền Bắc thi nhất định coi như miền Nam không có, họ chỉ đánh Mỹ và nói chuyện tay đôi với Mỹ. Chính ngoại trưởng Trần Văn Lam đã than phiền như vậy. Họ chỉ công nhận Mỹ, không lẽ họ lại bắt chước Bắc Hàn để công bố ý nguyện thống nhất trong hòa bình..với Mỹ?

Trong khi đó thì ở miền Nam TT Nguyễn Văn Thiệu nói chuyện ở An Lộc đã hanh diện tuyên bố rằng Việt Nam Cộng Hòa là tiền đồn của thế giới tự do chống cộng. Tổng thống Thiệu nhận định rằng, chiến thắng Bình Long không phải là chiến thắng của Quân đội VNCH hay của một đơn vị VNCH đối với 3 sư đoàn CS, mà đó chính là chiến thắng của thế giới tự do đối với thế giới Cộng sản, nhất là đối với Chủ thuyết chiến tranh nhân dân của Cộng sản.

Trong tình trạng thực tế đó, nói chuyện ngưng bâu ở Việt Nam còn khó, đâu dám nói đến chuyện sửa soạn thống nhất trong hòa bình.

Vì vậy chúng ta phải chờ đợi. Trước đây 20 năm ở Hàn Quốc cũng vậy. Năm 1952 Nam Hàn và Bắc Hàn cũng đánh nhau. Khi đó Tổng thống Lý thừa Võ cũng là một chiến sĩ tiền phong của thế

giới tự do cầm cự trên tuyến đầu để ngăn chặn chủ thuyết Cộng sản. Trước đây 10 năm tổng thống Phái Chánh Hy ở Nam Hàn cũng vậy. Ngày nay sở dĩ Nam Hàn và Bắc Hàn tiến tới việc công bố bản tuyên ngôn chung đó cũng là nhờ tình trạng hòa hoãn của các siêu cường Mỹ với Nga và với Trung Cộng. Nhưng điều quan trọng nhất là Nam Hàn đã thành tựu được những tiến bộ đáng kể về kinh tế và xã hội. Khi mới thành lập lo đủ cơm áo, nhà Ở, và an ninh xã hội cho dân, thì chính phủ đã mời cả tư vấn để đối đầu với quân địch trên mặt trận chính trị. Nếu Nam Hàn vẫn còn nghèo đói, dân con khổ cực thì chưa chắc chính phủ Phái Chánh Hy đã dám bắt tay Bắc Han.

Vì vậy từ bài học Nam Bắc Hàn cho chúng ta rút ra một kết luận là: Phải cũng cố miêu Nam này rồi mới hy vọng đất nước được thống nhất.

Cùng cố bằng cách nào?

Xây dựng sự phồn thịnh và kinh tế.

Xây dựng nền chính trị tự do dân chủ thực sự.

Xây dựng một xã hội công bằng.

Xây dựng một văn hóa phong phú.

Phí tổn

Trong bảy diêm tuyên cáo của 2 chính phủ Nam Bắc Hàn, diêm thứ hai có nói rằng:

«Nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng và xúc tiến một bao khung

hợp tác lẫn nhau, hai miền thỏa thuận không xỉ nhục hay vu khống lẫn nhau...»

Nhận xét về điểm đó, một nhà báo Mỹ nói rằng: Hai miền Nam Bắc Hàn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên, hàng triệu Mỹ kim mỗi năm, trước kia vẫn được dùng để tuyên truyền đà kích lẩn nhau.

Quả thật, các chiến dịch tuyên truyền để sỉ nhục và vu khống lẫn nhau phí tổn rất lớn. Đề sỉ nhục, và vu khống lẫn nhau, người ta phải huy động bao nhiêu giấy báo mục in, bao nhiêu máy phát thanh phát ảnh và truyền hình và bao nhiêu nhà văn, ký giả, án công, và quay phim và tài tử màn ảnh.

Nếu tất cả số tiền chi phí vào việc sỉ nhục và vu khống đó được chuyển vào các hoạt động sản xuất thì dân tộc sẽ được lợi thế bao? Nếu tất cả các thứ vỗ tay, vỗ khống, sỉ nhục được biến thành lời ca ngợi tình dân tộc và đoàn kết máu mủ thì nền văn hóa Đại Hàn sẽ tiến bộ biết bao.

Bấy giờ ta mới thấy không có chi phí phạm hơn là các chi phí tuyên truyền. Mà về phương diện là thi các nước Cộng Sản phíham hơn thế giới tự do rất nhiều. Bắc Hàn tuy là một nước nhỏ với 14 triệu dân (trong khi Nam có 32 triệu) nhưng Bắc Han cũng chi tiêu rất nhiều cho các công tác tuyên truyền, khoa trương.

Đầu tháng 6 vừa qua, một ký

đại của báo Newyork Times đã ký với thăm Bắc Han. Ông ta mô tả cuộc biểu diễn khoa trương của cai xá nhỏ bé này thật là kinh dị xí. Tuy nhiên, Trong một buổi lễ tiếp tay Tướng Mohamed Siad Barre, Cộng Hòa Somalia, Bắc Han đã tập trung chục ngàn người trong vận động Bình Nhưỡng. Một quan thanh niên 45 tuổi được cử để biểu diễn các vũ điệu và kịch sống động, cho quan khách coi. Trong số các màn biểu diễn có cả các màn diễn lại thời chiến tranh Nam Bắc Han. Các màn này ăn mặc quần áo mèo, di chuyển nhịp nhàng và hăng hái như một chiến binh ánh tuyên truyền. Các thử trưởng 45 ngàn người mà vòng hai giờ đồng hồ, họ xếp

hàng thành 200 kiều hinh khác nhau. Tất nhiên toàn là những hình tuyễn truyền cho chế độ cộng sản cả.

Một chi phí của chính phủ Bắc Hàn về phương diện tuyên truyền cũng rất đặc biệt nữa, là chi phí quảng cáo trên báo chí ở các nước tự do. Trên các tờ báo từ Tich Lan đến Tây Đức, chính phủ Bắc Han đã thuê cả trang nhật báo để in hình của thủ tướng Kim Nhật Thành hoặc đăng các bài tuyên truyền cho chế độ của họ.

Chiến dịch đó được thi hành suốt 3 năm nay. Thị dụ trên một tờ báo xuất bản ở Tây Ba Linh, người ta thấy in hình Kim Nhật Thành to kín cả trang báo, với các lời suy tôn họ Kim như là một nhà đại cách mạng thế giới v.v. Trang báo đó được ghi rõ là «bài quảng cáo có trả tiền» và chi phí trả một trang quảng cáo như vậy có thể lên tới cả triệu bạc VN.

Quang cáo, tuyên truyền như vậy cũng không đánh lừa được lịch sử.

Hàng thế kỷ sau, lịch sử Hàn Quốc sẽ nhắc lại thời kỳ Nam Bắc phân tranh. Và sứ giả Đại Han sẽ ghi rằng thống chế Kim Nhật Thành cũng chỉ là một lãnh tụ miền Bắc, tay sai ngoại quốc, hiếu chiến, hung bạo, đã gây đổ máu cho hàng triệu dân lành xứ Triều Tiên, và cuộc chiến tranh Nam Bắc đó là một thảm họa cho Triều Tiên bị chậm tiến bộ mất hàng thế hệ!

Dân tộc Triều Tiên

Tôi được biết đến nước Đại Han lần đầu là nhờ một tác phẩm van chương: Cuốn tiểu thuyết «Trên đường giải phóng» của Younghill Kang, do Phạm Trọng Nhân dịch, Tác phẩm này nguyên viết bằng tiếng Anh, hình như tên là The Great Roots. Bản dịch in vào khoảng năm 1952. Đọc truyện đó thấy một nước Triều Tiên thơ mộng và dũng cảm. Tác giả tự kể chuyện mèo trong thời Nhật thuộc. Lúc còn niên thiếu tác giả đã rời bỏ làng xóm đi lên thủ đô Han thành trong khi đi đường, ông sống nhờ nghề làm thơ. Đến đây đầu ông làm thơ và đọc thư cho người ta nghe và nhờ thế mà có cơm ăn, áo mặc. Thực là một dân tộc văn minh cao thượng. Rồi tác giả kể tiếp các cuộc tranh đấu của ông

cùng với sinh viên và dân chúng Hán Thành. Họ bị đàn áp dâm mưu, và sau cùng ông phải trốn sang Tàu, về sau ông Kang sang Mỹ.

Tôi may mắn được gặp Younghill Kang cách đây 2 năm. Lúc đó cụ đã hơn 70 tuổi, nhưng có vẻ còn khỏe mạnh và sáng suốt lắm. Cụ đã sống ở Mỹ hơn 50 năm, bao giờ là người Mỹ. Nhưng khi nói chuyện thì những đặc điểm trên con người cụ vẫn hoàn toàn Á Đông. Từ cử chỉ cách nói năng cho tới tư tưởng hoàn toàn có phong cách của một nhà nho chứ không phải một người Tây Phương.

Một điểm đặc biệt tôi nhận thấy khi tiếp xúc với người tri thức Đại Han, là họ hân diện về dân tộc họ vô cùng. Không khinh gì người VN mình. Cụ Kang đã mất nhiều thời giờ để giảng giải cho tôi về địa vị văn hóa Han Quốc đối với Trung Hoa và Nhật Bản. Khi tôi nói đến các kiến trúc Nhật bản, như chùa chiền, các cây đèn bằng đá, v.v., cụ Kang chụp lấy, nhão mạnh ngay rằng kiểu mẫu kiến trúc phát xuất từ Đại Han. Khi nói tới kiểu nhà Nhật Bản trong đó người ta trang trí rất sơ sài, không có gường bàn ghế, mà chủ nhân tiếp khách ngồi ngay trên sàn nhà, cụ Kang cũng giải thích ngay rằng kiểu nhà ở đó là kiểu Đại Han mà người Nhật đã bắt chước. Các điều đó đều được sử sách xác nhận và chính người Nhật cũng luôn luôn xác nhận.

Nếu chúng ta biết tới nước Triều Tiên qua các người lính Đại Han đang ở Việt Nam thì chỉ biết một phần của xứ này.

Nhưng biết Triều Tiên bằng cửa ngõ khác sẽ thấy đó là một dân tộc đáng kính. Mà một dân tộc như vậy, ta có thể tin chắc rằng họ sẽ không thể nào chịu khuất phục các sức mạnh ngoại lai để mà chia rẽ, chém giết lẫn nhau mãi được. Dân tộc đó có sức sống quật cường mãnh liệt. Họ sẽ tự quyết định lấy tương lai của họ là chuyện tất nhiên. Một thế hệ đã qua kẽ từ khi Triều Tiên bị phân chia năm 1945. Những trò múa rối do ngoại bang giật dây sẽ phải lui vào bóng tối, cùng những màn múa rối của họ. Những nhà lãnh đạo thực sự, những anh hùng dân tộc của Triều Tiên sẽ xuất hiện!



GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

(TIẾP THEO)

Mạnh đối một điếu thuốc là. Lời nói của Di Phước không làm chàng ngạc nhiên, chàng biết chắc phải có người quanh đây trông thấy chàng và Kiều Dung tới nhà thờ buổi chiều hôm đó. Điếu chàng không hề nghĩ tới, không hề bận tâm suốt trong hai năm qua là chuyện người ta tưởng làm chàng là Thịnh. Với lời khai của những người ở quanh đây, chắc chắn Thịnh, người chồng của nạn nhân, phải khổ sở nhiều vì bị cảnh sát nghi ngờ giết vợ. Chàng là người làm chứng vững nhất cho sự vô can của Thịnh nhưng chàng lại lén bỏ đi. Chàng hối hận khi nghĩ tới Thịnh. Việc lén trốn đi của chàng gây tai hại quá nhiều cho Thịnh. Nếu Thịnh còn sống. Cũng có thể tai nạn rơi xe xuống vực của Thịnh là một hậu quả của cái chết của Kiều Dung.

Chàng lúng túng muốn tìm một lời nào đó để nói với Di Phước, nhưng không tìm ra. Chàng không quen nói chuyện với đàn bà. Sau cùng chàng đáp ứng :

— Thưa Di... Tôi có khoản tiền nhỏ muốn được... dâng vào nhà thờ... Vì em tôi chết ở đây.. Xin lỗi câu cho em tôi... Di nhận dùm..

— Thường thì tiền ấy phải đưa tận tay Cha Sô. Di Phước nói — Nhưng bữa nay cha đi vắng...

— Di nhận dùm cho. Tôi phải trả về ngay không thể ở lại chờ Cha được...

Khi trở lại, Mạnh nghĩ đến chuyện ghé vào nhà thờ, qui gối trên chổ Kiều Dung đã qui nằm xuống hai chân chàng vẫn tiếp tục đi. Chàng nhìn lên tháp chuông. Nền trời chiều nay như sáu hòn tháp chuông như đèn hơn. Có vài con chim đậu rũ trên đỉnh tháp.

— Dia từ thầy ? Bác tài hỏi

— Dia.

Khi chiếc tắc xi chuyền bánh, Mạnh ngó nhìn qua khung kiếng sau. Tháp chuông lùi dần, nhà thờ nhỏ dần, rồi tắt cả mờ dần trong màu sương chiều. Như đỗ vắng mờ dần, nhạt dần. Không còn gì quan trọng nữa. Kiều Dung đã chết, Thịnh đã chết. Chết là hết, Bắt đầu từ ngày mai chàng sống một cuộc đời mới.

Mạnh nín chập chờn ngủ suốt từ đó về tối.

ooo

Nhưng sáng hôm sau, việc làm đầu tiên của Mạnh là tìm tới địa chỉ của bác sĩ Bùi Văn Vĩnh.

chuyên khoa thần kinh. Chàng tới đó như một tin đồn. Gia Tô hồi lão đi tìm một linh mục để thù tội. Chàng kể lại chuyện Kiều Dung với bác sĩ Vĩnh bằng cái giọng run rú như muỗi khóc.

Bác sĩ Vĩnh chừng 45 tuổi, người mảnh khảnh và trắng ăn bận chải chuốt, ngón tay dài và móng tay có vẻ được cắt xén cẩn thận bằng tay một người đàn bà. Phòng mạnh sang và yên tĩnh, tiếng động bên ngoài không vào được tới nơi đây. Thoạt đầu ông tiếp Mạnh như tiếp một người bạn tới nói chuyện trời mưa trời nắng.

— Như vậy có nghĩa là.. — Bác sĩ Vĩnh hỏi chàng khi chàng ngừng kể — Ông vẫn đi tìm nàng ?? Ông vẫn chưa tin rằng người đàn bà ấy đã chết ?? Trong thâm tâm ông vẫn nghĩ rằng có thể nàng còn sống dưới một hình thức nào đó ??

— Không hẳn như thế...

Mạnh khồ sở tìm lời, chàng không biết phải nói sao, nói những gì để ông bác sĩ thần kinh này hiểu được chàng.

— Tôi biết là nàng chết rồi. Chính mắt tôi trông thấy nàng chết. Tôi có trách nhiệm về cái chết của nàng nữa. Nhưng tôi cứ bị ám ảnh mãi về chuyện nàng nói về bà nội của nàng.

Như tôi vừa kể với ông đó... Nàng nói bà nội của nàng đã tự tử chết và nhiều lúc nàng có cảm tưởng như nàng từng đã sống ở cõi đời này một lần. Nói một cách khác như linh hồn bà nội của nàng nhập vào nàng.. Tôi biết chuyện ấy vô lý, phản khoa học.. Tôi muốn bác sĩ chứng minh cho.. có thể nào bà nội của nàng với nàng chỉ là một người, một linh hồn được không ?

— Nói một cách khác. — bác sĩ Vĩnh nhắc lại lời chàng — Ông tin rằng người đàn bà đó đã chết một lần ? Phải không ?

— Về chuyện đó tôi không chỉ tin mà thôi, tôi còn có nhiều bằng cớ để biết chắc nữa. Có rất nhiều chuyện mà Kiều Dung.. không thể nào biết được nhưng nàng vẫn biết, Nàng đã thấy những cảnh đó ở một kiếp trước.

— Như vậy chúng ta cũng có thể kết luận được rằng vì bà Kiều Dung đó đã chết một lần rồi sống lại, lần này sau khi chết trước mắt ông cũng có thể bà ấy sẽ sống lại ở đâu đó ? ?

Linh hồn bà ấy có thể nhập vào một người đàn bà nào khác ? ?

Mạnh thở nhe:

— Bác sĩ nói đúng sự ám ảnh của tôi. Tôi thực là tôi quá có nghĩ như thế.

— Mời ông nằm đây.

Mạnh ngồi lưng trên chiếc đệm văng bọc da nâu. Mặt da giữ lại hơi lạnh của căn phòng kín có máy điều hòa không khí và xương sống chàng cảm thấy lạnh. Chàng nghĩ người VN không có thể nào thoát mái được khi nằm trên những chiếc đệm văng bọc da quá sạch loại này.

Bác sĩ Vĩnh kiểm soát lại rắc lâu những phản ứng của cơ thể chàng. Sau đó ông hỏi :

— Trước khi gặp bà ấy ông đã uống rượu chưa ?

— Chưa. Tôi chỉ uống nhiều từ ngày tôi lên Lào, nghĩa là sao khi nàng chết.

— Từ là cách đây đã 2 năm ?

— Vâng.

— Còn các thứ ma túy, như thuốc phiện ?? Ông có dùng qua thứ nào không ??

— Tôi chỉ hút thuốc phiện vài lần, nhưng bị mửa, chịu không nổi và không thấy thú vị cả..

Im lặng. Ông bác sĩ cũng có vẻ suy nghĩ. Mạnh nằm im chờ đợi, chàng muốn được ngồi dậy vì nằm dài trước một người đàn ông lạ, dù người đó là thầy thuốc, cũng làm cho chàng khó chịu.

— Tôi đang suy nghĩ không biết ông có thực sự muốn khỏi hay không ?

Bác sĩ Vĩnh nói tiếp ngay trước khi chàng kịp nói :

— Xin đừng nghĩ rằng tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Ông có thể nói nếu không muốn khỏi bệnh, tôi đến thầy thuốc làm gì ?? Nhưng sự thực là ở đời này có nhiều người không muốn khỏi bệnh, nhất là những bệnh thuộc về tinh thần, về dĩ vãng... như bệnh của ông. Người ta đi tìm thầy thuốc để chữa bệnh với mục đích là làm cho bệnh nặng ra chứ không phải để khỏi..

Mạnh ngồi dậy, chàng sửa lại áo :

— Tôi muốn hết bị ám ảnh. Tôi muốn sống..

— Nếu ông muốn thì thật dễ. Ông đừng uống rượu nữa. Ông đã nghiện rượu khá nặng rồi, có thể ông bây giờ nếu không có rượu sẽ làm ông khỏe. Một mình ông không chống cự nổi sức cảm dỗ. Tôi khuyên ông nên vào một dưỡng đường ở Vũng Tàu. Ông nói ông có tiền và không cần phải đi làm để sống ?

— Thưa vâng. Mạnh gật đầu.

— Ông phải vào dưỡng đường. Ở đó người ta giúp ông bỏ rượu. Rồi ông tập quên người đàn bà đó. Ông phải nghĩ luôn luôn rằng nàng đã chết, nàng đã chết. Và chết là hết. Tất nhiên nếu còn uống rượu, ông không thể nghĩ được như thế. Sức khoẻ sẽ giúp tâm trí ông vững mạnh. Nếu thật lòng muốn khỏi, tôi xin viết thư giới thiệu với dưỡng đường. Ông bác sĩ bạn tôi trông coi dưỡng đường ấy.

Mạnh nghĩ thầm : «Mấy đàn anh này đá minh như đá oan. Anh họ pát-xê cho anh kia. Mỗi lần .. thề minh lại phải chi cho mấy ảnh một khoản .. Nhưng phần khác trong óc chàng nghĩ bác sĩ Vĩnh nói phải. Với cơ thể tàn tạ và thần kinh rung động này, chàng không thể quyết định được việc gì. Ra khỏi đây là chàng phải vào tiệm rượu rồi..

Như kẽ chịu khuất phục và cam phận, chàng chỉ hỏi lại :

— Tôi sẽ không bị giữ lại trong đường đường đó chứ, bác sĩ ? Lúc nào tôi muốn ra khỏi đây thì sao ?

— Ông vẫn tự do. Ông đâu có bệnh nặng đến nỗi phải canh giữ. Ông vào đó trước hết để bỏ rượu. Ông các bác sĩ có bồn phận phải làm sao để ông vui và hăng hái theo cuộc điều trị. Để ông cảm thấy chàng nản và đòi đi ra tức là chúng tôi đã thất bại. Tôi chỉ cần hỏi lại : ông có tiền để khỏi phải lo âu vì tiền chứ ??

— Vâng.

— Tôi phải hỏi kỹ bởi vì cuộc điều trị sẽ kéo dài.

— Tôi sẽ theo đến cùng.

— Tốt lắm.

Mạnh trở ra ngồi trước bàn trong lúc bác sĩ Vĩnh viết thư giới thiệu. Vừa viết, ông ta vừa giải thích về bệnh trạng và cuộc điều trị, nói những lời dặn dò chàng. Mạnh lờ đãng nghe và không ghi nhận gì cả. Chàng chỉ mỉm cười cảm thấy hy vọng : quên, sống, gặp những người bạn bè khác.. trở lại làm việc. Trong khi đó như một người bệnh ngoan nhặt đời, chàng vắng dạ và hứa làm tất cả những gì ông bác sĩ bảo chàng nên làm. Chàng hứa hẹn đều thử. Vâng, tôi sẽ bỏ rượu. Dạ, tôi biết rượu có hại. Bệnh của tôi sở dĩ nặng chỉ vì rượu. Dạ, tôi sẽ dẹp hết mọi lo âu để nghỉ ngơi một thời gian. Dạ.. Tôi đi ngay sáng mai..

Trời mưa. Lạnh. Buổi trưa ở trung tâm thành phố cảnh và người buồn hơn ở vùng ngoại ô. Những cửa hàng đóng cửa, cả những chị bán thuốc lá ở trước cửa rạp hát bóng Casino cũng dập hàng đê ngủ trưa. Mạnh ăn trưa ở Kim Hoa, nơi chàng vẫn quen đến một mình. Giá tiền một bữa ăn năm nay đạt gấp ba lần so với 2 năm trước. Trước khi đi, chàng ăn một bữa ở đây hết 250 đồng. Bây giờ cũng một bữa từng ấy món, chàng phải trả 700. Mà không ngoa bằng. Biết mảng hơn, nhỏ hơn. Người Tầu bán hàng ăn thường có lối tảng tiền ít hoặc không tảng giá tiền nhưng làm bét thức ăn đi.

Trong bữa ăn, Mạnh chỉ uống một ly Martell. Chàng cố nghĩ rồi cũng xong, mình có thể bỏ rượu bằng lối uống ít dần đi, miễn là có rượu là được. Nhưng cơ thể chàng phản đối ý nghĩ đó. Chàng nhìn đồng hồ tay. 2 giờ trưa. Chàng biết đi đâu cho đến tối ??

Mạnh đứng ngần ngơ trước cửa rạp hát bóng mêt lúc rồi vào mua vé. May ra chàng có thể ngủ trong rạp. Chàng nhìn qua tấm bảng quảng cáo trưng hình phim đang chiếu, sắp chiếu. Toàn là phim Tầu, tai từ Hồng Kong ăn bận y phục xưa, đánh kiếm, đánh võ. Hai năm trước đây những phim kiểu này chỉ chiếu ở Chợ Lớn. Người đi xem có vẻ đông. Nghe nói phim Hồng Kong này tiền bộ lâm, vô coi xem sao.

Mạnh vào rạp vừa lúc rạp tắt đèn bắt đầu chiếu. Màn ảnh hiện lên bằng chữ Cấm Hút Thuốc nhưng khán giả chẳng ai để ý. Nhiều người còn bật lửa

châm thuốc đúng lúc ấy. Mạnh tìm một góc khuất chàng ngồi dựa đầu lên thành ghế, chờ đợi giấc ngủ tới.

Phim thời sự Việt Nam. Tổng Thống VNCH kinh lý miền Trung. Miền Quảng Ngãi, Bình Định vừa có nạn nước lũ dâng ngập đồng ruộng. Từ trên trực thang chụp xuống, cảnh đồng nước ngập bát ngát như biển. Nước ngập tới mái nhà. Vài chiếc xe chở hàng đỗ nghiêng, nước ngập tới mui xe. Cầu bắc tông bị nước cuốn..

Phi trường Qui Nhơn. Mưa. Sân trót. Phi cơ hạ cánh. Trung đội binh sĩ dàn chào. Ông Tướng có ba ngôi sao gắn trên cờ áo đứng chờ dưới thang phi cơ. Tổng Thống trang phục nửa mili te, nửa xì vin, mấy anh vệ sĩ chà nghèo có vẻ được huấn luyện ở Huê Ký bận áo bốn túi nghiêm trọng đi trước đi sau, đi bên yếu nhân

Trại định cư đồng bào nạn nhân bão lụt. Mưa lớn. Phim tối. Mấy chú phóng viên nghiệp ảnh chạy như vội. Hồi thăm người già, xoa đầu trẻ con. Trao tặng phần cứu trợ trọng trung..

Âm thanh quá, lớn. Tiếng người thuyết minh, phim choang choang bên tai Mạnh. Tổng Thống Gi thăm đường phố thị xã Qui Nhơn. Đi dưới mưa. Ghé vào cửa hàng. Chủ tiệm đứng ngay ở cửa, đưa cả hai tay lên kính cần bắt tay. Dân chúng tụ tập.

Đám đông đứng sau một cảnh sát viên. Bọn con nit cười nhưng mặt mũi người lớn đều nghiêm trang. Họ biết những chuyên viên quay phim đang hướng máy về phía họ. Người thiếu phụ đứng cạnh gã đàn ông to béo. Khi hình bắt đầu hiện lên, người thiếu phụ đang nghiêm mặt chú ý nhìn một cảnh gì đó ở bên trái nàng. Nàng từ từ quay mặt lại và bây giờ nàng nhìn thẳng vào ông kiền may quay phim.

Mạnh chồm dậy như bị điện giật, chàng hướng về màn ảnh, về người thiếu phụ với đôi mắt to dang mở lớn, vành môi nhoèn cười :

— Kiều Dung...

Tiếng gọi nghẹn trong cổ họng chàng. Thoáng qua Kiều Dung đã mất. Hình ảnh cười cùng chàng ngày nay là nàng nếp gần gã đàn ông to béo hơn, nàng nắm cánh tay gã. Nhưng đúng là Kiều Dung rồi. Đằng sau Mạnh có tiếng người bức tức :

— Ông này ngồi xuống, cho người ta coi với chứ.

(CÒN TIẾP)



● CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG sưu tầm

Tốt quá

— Thưa ông chánh án — trước Tòa, người vợ kề khổ — Làm được bao nhiêu tiền hàn tiết hốt, hàn không chịu mang về cho mẹ con tôi đồng nào. Làm sao mẹ con tôi sống ??

Ông chánh án ôn tồn nói :

— Bà yên tâm. Tôi sẽ lo cho bà có ít nhất một tháng là 10.000 đồng để nuôi con..

Anh chồng đứng bên suýt soa :

— Ông chánh án tốt quá. Mỗi tháng ông chánh án cho mẹ con nó 10.000 thì cũng tạm đủ rồi đấy, về phần tôi, mỗi tháng tôi cũng cố gắng đưa vài ba ngàn để tỏ thiện chí..

Tình yêu 1

Chàng : — Em yêu.. Nói cho anh biết đi.. Anh có phải là người đàn ông thứ nhất trong đời em không??

Nàng : — Có thể lắm anh à. Em thấy anh có vẻ quen quen..

Tình yêu 2

Chàng : — Em nên cho anh biết đã có bao nhiêu người đàn ông nằm trên chiếc giường này trước anh?

Nàng im lặng. Nửa phút sau, chàng tiếp :

— Em cứ nói thật cho anh biết. Đó là chuyện cũ mà. Có gì mà em phải xấu hổ..

Nàng : — Em có xấu hổ gì đâu. Em còn đang đêm..

Tình yêu 3

Bà vợ nức nở :

— Tôi chung sống với nhà tôi 15 năm, có 8 mắt con mà nhà tôi vẫn chưa từng bao giờ thực lòng yêu thương tôi.

Bà khách an ủi :

— Chị chẳng nên buồn. Nếu anh ấy mà thực lòng yêu thương chị thì ít nhất bảy giờ chị cũng phải có tới mươi mươi mặt con. Chịu giùi nỗi..??

Tình yêu 4

Anh chồng can tội bắn chết vợ khi bắt được quả tang chị vợ đang ngoại tình. Ra tòa, quan tòa hỏi anh lý do tại sao anh lại chỉ bắn vợ mà không bắn gã tình nhân của vợ anh. Can phạm đáp :

— Thưa quan tòa.. bởi vì tôi là người thực tế.. Quan tòa không hiểu, anh giải thích : .. Bắn con vợ tôi thì tôi chỉ phải bắn một lần thôi, còn nếu bắn tình nhân của vợ tôi thì mỗi tuần tôi phải bắn một lần..

Tình yêu 5

Bà vợ ra tòa xin ly dị chồng. Bà này đưa ra lý do trong 5 năm trời chung sống với chồng, ông chồng của bà chỉ nói với bà có 3 tiếng. Tòa chấp thuận cho bà ta được ly dị và được quyền giữ 3 đứa con chung.

Tình yêu 6

Cậu binh nhí mới cưới vợ được 3 tháng thì đòi đi xa. Tới nơi, cậu viết thư về cho vợ :

— Anh tới đây bình an. Anh chưa được lĩnh lương mà tiền cơm phải đóng ở đây là 4000 đồng một tháng. Em thu xếp len ngay với anh và đem len cho anh 4.000. Còn nếu em không len được thì gửi cho anh 5.000.

Tình yêu 7

Trong nhà hổ sinh, em nữ y tá từ trong phòng để chạy ra vui vẻ báo tin cho một ông đang ngồi đợi :

— Bà nhà đẻ con trai..

— Con trai. Tốt..

Nói xong, ông chồng đứng lên định đi. Em nữ y tá ngạc nhiên :

— Ông không muốn biết tình trạng của bà ấy ra sao ư ?? Sao ông vô tình với vợ ông dữ vậy ??

Ông khách nhún vai :

— Vô tình gì đâu. Tôi với vợ tôi giận nhau. Hơn một năm nay chúng tôi không ai nói với ai nửa tiếng.. Em nữ y tá ngạc nhiên :

— Hơn một năm rồi không ai nói với ai nửa tiếng..?? Vậy thì làm sao bà ấy có con ??

Đến lượt ông khách ngạc nhiên, nhìn em y tá :

— Cô này hỏi kỳ. Để làm cái chuyện đó đâu có ai cần phải nói gì với ai..

Sửa lại cho đúng

Tâm, 5 tuổi, là con nhà giàu. Nhà Tâm có mượn cô giáo ở luôn trong nhà để dạy kèm Tâm. Một hôm, Tâm nói chuyện với mấy chú bạn cũng con nhà giàu đến nhà chơi :

— Má tao đi Nhật bản nửa tháng nay rồi. Nếu má tao ở nhà, đêm nào mưu to, có sấm chớp, tao sợ, má tao cho tao sang ngủ với má tao. Đêm rồi trời cũng mưa to, sấm chớp ghê quá, tao phải sang ngủ chung giường với ba..

Cô giáo ngồi bên thấy Tâm xưng tao với bạn khó nghe quá, bèn sửa :

— Tâm.. Em phải nói rằng.. tôi sang ngủ chung giường với ba..

Tâm cãi :

— Cô sang ngủ chung giường với ba là đêm thứ bảy, còn em sang ngủ chung giường với ba là đêm chủ nhật mà..



Quảng Trị trong trí nhớ

(Tiếp theo trang 7)

Bên kia cầu, quốc lộ 1 vẫn tiếp tục chảy thẳng ra hướng Bắc. Nhiều người Hà Nội đã nói với tôi là họ thích đứng đây, nhắm con mắt lại để tưởng tượng mình đang ngồi trên con tàu xuyên Việt theo quốc lộ thẳng tắp đó mà về tận cổ đô yêu dấu.

Chính cũng tại cây cầu Hiền Lương này mà trước đây Tướng Nguyễn Chánh Thi đã tổng khứ ra BV các lãnh tụ trong phong trào hòa bình thân Cộng trong số có ông bác sĩ thân phụ của bà tranh đấu hung hăng Ngô bá Thành.

Phải đứng trên đầu cầu Hiền Lương mới nhận ra tất cả cái phi lý của lịch sử. Chiếc cầu sắt rất hẹp, rất ngắn, bách bộ 5 phút là tới mà nó lại làm nên cùn lỵ trường thành ngăn đôi hai thế giới thù nghịch.

Rồi phải bước xuống bãi cỏ dưới chân cầu để nhìn giòng sông êm ái trước mắt mà thâm thía hơn nỗi bẽ bàng của đất nước. Con sông quá hẹp, chỉ hơi vài chục sải tay là tới. Khách có thể đi kèm bước xuống rìa ráy ở bờ sông. Tôi không rõ con nước bên này và bên kia bờ có chất gì khác nhau không? Thỉnh thoảng người ta vẫn cho đàn trâu xuống trầm mình dưới sông. Nếu có con trâu nào nồi hứng lội sang bên kia bờ, liệu nó có biến thành con trâu... Cộng sản chẳng?

Buổi chiều, người dân Trung Lương vẫn xuống đây giặt giũ, tắm rửa. Dù sao, Bến Hải vẫn là con «sông nhà» của họ.

Hải Lăng, quê hương của những cung đàn mỹ nữ

Trên một chuyến xe đò nào trong quá khứ, có một ông khách lớn tuổi đã tỉ tê với tôi rằng Hải Lăng là nơi sản xuất nhiều gái đẹp và lăng mạn nhất miền này. Một số ái phi, cung đàn mỹ nữ của vua chúa nhà Nguyễn vốn xuất thân từ Hải Lăng Ông khách qua đường còn hóm hỉnh thêm rằng người trai phương xa nào đến đây nếu muốn lấy vợ Quảng Trị thì phải tìm cho ra con gái Hải Lăng mà lấy. Tôi đã cười và sau khi xuống xe cũng quên mất chuyện vơ vẩn.

Nhưng mùa mưa năm ấy, tôi đã gặp và yêu một nữ sinh trường Nguyễn Hoàng ở thành phố Quảng Trị. Sự tình cùn nàng lại là con gái Hải Lăng.

Những ngày cuối tuần, tôi đã đi về trên chặng đường mòn mẩy cây số, suốt hai bên là ruộng đồng và cỏ nội, nối liền thị xã Quảng Trị với quận lỵ Hải Lăng. Cái quận lỵ cực Nam của tỉnh mà trước kia nhiều lần chạy xe qua đó tôi chưa hề để ý. Vì quận nằm vào

một vị trí e-ấp. Đi qua đây, bên một sườn dốc của quốc lộ 1, khách chỉ thấy tấm bảng đè Chợ Khu Hải Lăng ở trước vài căn nhà đơn sơ dùng làm trụ sở. Còn chợ búa, nhà cửa, dân chúng... thì lùi得很 xa, ẩn hiện sau những lùm tre nghiêng ngả bên kia lối mòn băng qua một thửa ruộng dài.

Những ngày gió mưa lầy lội, tôi đã băng qua thửa ruộng đó. «Một yêu là sự đã liều...» Hãy đi vào lối chợ.

Hãy lùn bước trên những đường đất quanh co đầy lá tre xào xạc. Hãy nhìn vào các căn nhà kín đáo âm thầm. Nhiều những mái tóc, những khuôn mặt thanh thoát, những ánh mắt sao quá đa tình gặp một lần rồi nhớ mãi.

Dạo về Hải Lăng, nhìn vào Lâm, tôi thật không còn ước mơ nào hơn nữa. Lâm và hình như một số thiếu nữ khác ở Hải Lăng cũng vậy, có nước da nõn nà không giống người các vùng khác của Quảng Trị. Một người bạn ngoài đó có lâu nói với tôi: mày mà lấy con Lâm thì sẽ nguy hiểm lắm. Tôi hỏi vì sao. Anh ta bảo: Có ngày mày phải ngạt thở mà chết vì bộ ngực của nó. Tôi mỉm cười sung sướng về câu nói đùa hàm ý khen tặng Lâm. Ngoài khuôn mặt phúc hậu, nàng còn được trời cho một thân hình này nở với gò ngực cao phồng và êm ái.

Hôm đầu tiên bước vào nhà Lâm, tôi thấy ngay ở giữa nhà treo một bức hoành lớn son son thép vàng. Tôi hỏi mẹ Lâm rằng bốn chữ Tứ Đại Đồng Đường này được Vua ban bao giờ vậy? Mẹ Lâm ngạc nhiên và sung sướng nhìn tôi: ủa, anh cũng biết đọc chữ Hán nữa à? Tôi mỉm cười nói với bà: thật là một phúc lớn. Tôi biết mẹ Lâm kiêu hãnh lắm cũng như một số gia đình khác ở Hải Lăng vẫn kiêu hãnh về những gì được Vua ban tặng.

Thật tình tôi không biết chi về Hán văn cả. Nhưng ở Huế tôi đã gặp một số bức hoành có 4 chữ Tứ Đại Đồng Đường Vua ban như vậy, nên quen mắt đi thôi. Các cụ già giảng giải rằng ngày xưa giòng họ nào có đủ 4 thế hệ còn sống (tứ ông cố, ông nội đến cha con

cháu chiu) thì coi như nhà đại phuộc và được Vua ban thưởng chứ quý hóa đó.

... Năm nay đúng giữa thủ đô Sài Gòn, nghe tin khói lửa bốc cháy trên xóm làng Hải Lăng, tôi bỗn chồn nghĩ về vùng đất heo hút kia với bao nhiêu kỷ niệm thân yêu đang sống dậy.

Có khi tôi buông mình theo giấc mơ làm người lính chiến có mặt trong quân đoàn trở lại Hải Lăng, cái quên lỵ mà có lần tôi đã nói với bạn bè ở Quảng Trị là nếu sau này làm Quốc Trưởng tôi sẽ cho đổi tên thành quận Hải Lăng, chỉ vì người con gái tôi yêu ở đó mang tên Lâm.

Nhưng dù cho hai điều mơ ước đó có thực hiện được chẳng nữa thì cũng chỉ là dã tràng xe cát biển động. Từ sau bữa cơm chia tay ở nhà Lâm, trước ngày tôi nhập ngũ cuối năm 65, thì đường đời đã diệu vợi. Rồi 31 tháng trước đây, Lâm đi lấy chồng. Rồi những biến cố quân sự đột khởi, rồi loạn lạc chết chóc và không còn tin tức gì nữa về người xưa. Đó có lẽ là một kết thúc quá tầm thường trong thời buổi loạn ly bây giờ.

Nhưng sao tôi vẫn khao khát trở về đó, nhìn lại Hải Lăng trong tai biển.. Lâm và bao nhiêu người con gái đẹp thuần hậu như Lâm hình hài đã dập vùi đâu đó dưới bờ ruộng lúa của quê hương.

Tôi muốn về Hải Lăng xem có còn không ngôi nhà của Lâm với 4 chữ Tứ Đại Đồng Đường vàng son kiêu hãnh, với bờ đậu chè tàu xanh ngát thật cao che kín khuôn sân rộng có nhiều cát xám. Khuôn sân mà sau bấy giờ chỉ có cát xám. Tôi tiếc tội đi ngang qua đó, trời chiều đã lạnh mưa, mẹ Lâm đem mấy cảnh áo dài ra phơi. Tôi muốn tự dối mình rằng cảnh cũ người xưa Hải Lăng vẫn còn đó, vẫn sống mãi huyền hoặc như trong thơ Trần Dạ Từ:

Em mười sáu tuổi, trăng mười sáu
Áo lụa phơi buồn sán gió xưa...

★ NGƯỜI XỨ HUẾ

Chuyện Đời

(TIẾP THEO TRANG 5)

là Trần Khắc Chung vào vừa diều tang vừa tìm cách cứu Huyền Trần đem về.

Nên nhớ đời nhà Trần có hai ông tên giống nhau và hay bị lầm với nhau. Một ông là Trần khát Chân nhờ may mà bắn chết được Chế Bồng Nga — Vua Chiêm sau Chế Mân — vào năm 1390, khi nhà Trần đã sụp. Ông Trần khát Chung này chỉ đi vào lịch sử bằng việc đi giải cứu Huyền Trần.

Chuyện tục truyền cho biết để cứu Huyền Trần, Trần khát Chung đã phải hành động theo kiểu điệp viên Dzám Bông là vào tờ kinh đô Đà Nẵng, bịa chuyện với triều đình Chiêm Thành đưa Hoàng hậu người thuyền ra biển «chiêu hồi» quốc vương, xong lễ này mới trở vào kinh để lên hỏa đan. Khi thuyền Chiêm đưa Hoàng hậu ra biển làm lễ, thuyền của Trần khát Chung đã phục sẵn áo tới cướp Hoàng hậu và thẳng đường chạy về Việt Nam.

Chi tiết khôi hài của chuyện này là Trần khát Chung ngồi thuyền với Huyền Trần đi quanh quần thể nào mà.. I năm mới về tới Thăng Long.

Chẳng cần phải tưởng tượng gay cấn lắm, chúng ta cũng biết có những chuyện gì kỳ xảy ra giữa Huyền Trần và Khát Chung trong 1 năm trời lênh đênh trên biển tint ấy.

Không thấy sử sách ghi chuyện đời Huyền Trần về sau ra sao, trở thành vợ ai. Chỉ biết chuyện Công Chúa góa chồng đi du dương với sứ thần cả năm trời trên biển mới về tới nhà trên một đoạn đường thuyền đi nhiều nhất là 1 tháng là một chuyện làm cho dân gian đậm đà, cười chè. Trần Khát Chung cùng họ với Huyền Trần, nhưng họ Trần, từ đời ông Tổ là Trần Thủ Độ cướp ngôi nhà Lý, cho người trong họ lấy nhau lung tung để tránh sự nguy vua lọt

về họ ngoài như nhà Lý, việc trai gái trong họ thành vợ chồng ăn nằm với nhau là sự thường. Tuy vậy con trai của Hưng Đạo Vương là Hưng Nhượng Vương, Quốc Tảng cũng rất cay cú vì chuyện Huyền Trần lăng nhăng với Khắc Chung. Vương ghét cai tên Khắc Chung nghe không được đẹp và thường nói: «Họ tên người này không tốt. Họ Trần không khéo mắt vì người này...» Nè, Trần Khắc Chung rất ngại gặp Vương, mỗi lần đang ba hoa thấy Vương đến là Khắc Chung đi một đường phủ kín.

Và trong dân gian thời ấy có câu ca dao:

Tiếc thay hội gạo trắng ngắn
Đã vò nước đục lại vẫn lúa rom.

Hạt gạo trắng ngắn là Huyền Trần, nước đục là Chế Mân và lúa rom là chàng Khắc Chung số đỏ.

Việc Huyền Trần trở về mà nước ta vẫn giữ được 2 cháu Ô Lý tạo thành câu ca dao :

Của Trời, Trời lại lấy đi
Giường hai mắt ếch làm chí được
Trời ?





TRÊN ĐỒI CHU PAO

sóng dội dời trai thoi cung nản
chiến chinh không thấy một ngày mai
những bông hoa dài buồn trong gió
như khóc than thời chôn xác trai

Chu Pao ngã chết trong lòng địch
vẫn có ngày vui dù mong manh
những chiến binh ngồi nghe đạn réo
pháo gầm bom nổ nát trời xanh
Chu Pao một dây mồ chôn xác
những chiến binh sầu đêm cuối thu
ai muốn qua vùng Tân Phú ngắm
những hòn than máu chảy về đâu

Chu Pao ai oán hờn trong gió
mỗi chiếc khăn tang mỗi tấc đường
những mồ hôi đồ tan thành đá
tan nát lòng ta khách viễn phương

LÂM HẢO DŨNG
ngày dài trèu quốc lò 14

Ở AN THỜI

bien cung xa mà núi cung xanh
như lòng ta với chút mong manh
chỉ nghe giảng mặc mù sương sớm
như giọt hoài xuân vướng đợt cành.

MƯA HOANG TRÊN ĐỒI VẮNG

mịt mù mưa phủ dời hoang
trong xa vắng với ngút ngàn lau xanh
nghe như sầu động trên cành
thôi ta vó ngựa cũng đành u mê.

HUỲNH VĂN ĐỘI

XUÂN CẨM

thiên địa phong trần anh ở đâu ?
bốn phương nguyệt tỏa biêt phương nào ?
núi tung cát bụi nhòa thân nát
sóng dậy phù sa ổ máu đào
hoa thảm rừng sương thu bóng quê
thương vàng linh vị quyến hồn đau
đêm xuân nghe súng cuồng thay pháo
cảm xúc không ngăn ngắn lệ trào

TUỆ ĐẠT

LÀNG KHÔNG TÊN

bao chiến binh vừa vui với đất
bao người xuôi ngược cõng chún chân
làng không tên đó pha mũi máu
bao chiến binh sầu đêm tiễn quân

pháo địch gầm vang dậy rừng
ta đi đâu mất nét cuồng ngông
mai bước chân về reo dưới nắng
ngậm ngùi ta thấy lại Kontum

qua cầu số bảy dùn bao xác
còn ngó mong nhìn trên núi cao
những bông oan hồn kêu thét gió
khói buồn ngút đỉnh Chu Pao

TRÊN ĐỒI CHU PAO

sóng dội dời trai thoi cung nản
chiến chinh không thấy một ngày mai
những bông hoa dài buồn trong gió
như khóc than thời chôn xác trai

Chu Pao ngã chết trong lòng địch
vẫn có ngày vui dù mong manh
những chiến binh ngồi nghe đạn réo
pháo gầm bom nổ nát trời xanh
Chu Pao một dây mồ chôn xác
những chiến binh sầu đêm cuối thu
ai muốn qua vùng Tân Phú ngắm
những hòn than máu chảy về đâu

Chu Pao ai oán hờn trong gió
mỗi chiếc khăn tang mỗi tấc đường
những mồ hôi đồ tan thành đá
tan nát lòng ta khách viễn phương

LÂM HẢO DŨNG
ngày dài trèu quốc lò 14

Ở AN THỜI

bien cung xa mà núi cung xanh
như lòng ta với chút mong manh
chỉ nghe giảng mặc mù sương sớm
như giọt hoài xuân vướng đợt cành.

MƯA HOANG TRÊN ĐỒI VẮNG

mịt mù mưa phủ dời hoang
trong xa vắng với ngút ngàn lau xanh
nghe như sầu động trên cành
thôi ta vó ngựa cũng đành u mê.

HUỲNH VĂN ĐỘI

XUÂN CẨM

thiên địa phong trần anh ở đâu ?
bốn phương nguyệt tỏa biêt phương nào ?
núi tung cát bụi nhòa thân nát
sóng dậy phù sa ổ máu đào
hoa thảm rừng sương thu bóng quê
thương vàng linh vị quyến hồn đau
đêm xuân nghe súng cuồng thay pháo
cảm xúc không ngăn ngắn lệ trào

TUỆ ĐẠT

HUYỀN THOẠI DÒNG SÔNG CAO

Trường Sơn : lửa cuồng chinh trên đỉnh núi
Trường Sơn : xương phơi chiến tích kinh hoàng
Trường Sơn : một dòng « Pokô dậy sóng... »
Trường Sơn : vang rung chuyền thiết câu hành
xXx

ta rửa vết thương trên dòng suối
máu tương phùng mạch đất dâng hơi
trắng rọi xuống pha một dòng nước đặc
ta uống vừa nghe mặn máu tanh hôi
rồi đỉnh cao mùa săn như du mục
tóc ta dài như em thuở rất xưa
như huyền thoại dòng sông cao nước ngược
về Dak Sang em gái Thượng bản xa
ta nghe đau cơn gió Lào xa lạ
từ Boloven hung khí mờ mờ say
từng hố bom từng bụi gai rướm máu
mảng da vàng chử « sinh Bắc... » chưa phai
hô im bóng rừng già không muông thú
cả bạn thù ta lần lần đường chim
đêm mè man nhịp tim buồn kinh dị :
vọng ca dao ngoài lồng biên Thái Bình

Kontum 6.72
TRẦM KHANH

CHUYỆN PHƯƠNG BUỒN TRÊN KONTUM

Thương tiếc thi hữu Phạm Hữu Phương đã tử
trận trên chiến trường Kontum
với một người đi lạnh buốt tinh h
Kontum máu lửa vẫn còn tanh
Phố Ninh đã vắng Phương rồi đó
đâu tiếng thơ sầu xanh quán đêm
tiếc một giọng sông dứt nẻo đường
Cao Nguyên mất tích một đời Phương
người đi u uất hồn thơ cũ
bỏ phố sau lưng nỗi chán chường
mơ ước người về phương Bắc xa
hành trang nặng chĩu gánh sơn hà
ở đây giết kẻ thù chung mẹ
phương Bắc từ đây phương Bắc xa
rừng núi Trường Sơn bỗng chuyền mình
người thơ năm xưa hồn thơ xanh
Pô Kơ có thể là Bến Hải
nhân chứng nghìn năm vẫn ô dênh

NGUYỄN THÁO NGUYỄN
Ninh Hòa

DỎ GIÁC

đứa bé ngồi ru em từng đêm
trên môi nở bông ca dao dịu hiền
bàn tay gầy guộc đứa thân võng
cắt tiếng ngáp dài mi lè hoen
đứa bé buồn đêm đêm gọi cha
gọi tên anh, gọi tên mẹ già
cha anh đi lính ngoài biên giới
mẹ chết đã gần bốn tháng qua
đứa bé nhìn em thơ ngủ say
lòng em đau lệ nóng tuôn dài
rồi ngủ vùi trong cơn mê sảng
đêm đìa dài dài lâm hời ai ?

TRẦN MỘNG HOÀNG

LỜI TỰ TÌNH BUỒN SÁNG

buổi sáng thật buồn đi ra ngoài phố
nhà cửa im lìm không một ai quen
tóc rối em buồn đêm đêm không ngủ
thao thức từng giờ đau xót vô biên
tiếng còi cứu thương loang trong buổi sớm
sóng nõi thật gần nén đậm áu lo
máy bay trên đầu thi nhau trút đạn
dưới lũy thông hào xác chết chồng cao
buổi sáng thật buồn đi ra ngoài phố
sợ đạn đòn chim vội vã bay về
mẹ dắt con rời quê mìn h úa lè
đường phố buồn thiu cúi mặt não nề
vài đứa trẻ thơ mẹ già thức dậy
còn dối hôm qua rét mướt đến giờ
mẹ dắt con đi qua từng dây phố
dây phố cúi đầu lòng mẹ bơ vơ...
buổi sáng thật buồn đi ra ngoài phố
lòng trống hồn trời không có máy bay
ngày tháng qua mau, cứu thương chờ với
mẹ sợ hết ngày nên dắt con mau...
em thức đêm dài quê hương không ngủ
tôi thấy buồn nhiều nên nghe xót xa
buổi sáng thật buồn đi ra ngoài phố
mẹ già..., bom đạn vô tình đi qua

LUÂN VŨ





CẠC SĨ

Hai mươi năm quốc hận

(Tài liệu «Tử chiến với chó sói»,
TẠP CHÍ THỦ TƯU số 107)

Một vài ký ức hình nỗi

20-7-1954 — 20-7-1973

Hai mươi năm quốc hận. Nghĩ gì, nhớ gì, những gì là hình nỗi khi ôn lại kho ký ức mịt mùng của hai mươi năm sầu hận cứ ngày một thêm chất ngắt ? Xin ôn lại một vài điều tôi đã ghi.

Xe lửa từ Hà nội xuống đến Hải Dương ngừng lại ở ga Phú Thái, nơi đó cán bộ cộng sản khám dân chúng. Tha hồ dân chúng vàng tục, chửi mà cán bộ vẫn tươi cười vẫn ngọt ngào như không. Cỏ bà cứ gần như thỏa thân như vậy trong phòng khám mà ra, cỏ bà còn ra ngoài xuống tiều tiện rồi đều không ngưng nghỉ vận tốc đều đều đó một cách nhẹ nhàng thư thái.

xxx

Suốt trên 25 năm trường báu lấy và phà phách đất nước Việt này, CS đã chứng tỏ chúng có sức dẻo dai như loài sói.

Sói Cộng sản ở Mă Lai, Hy Lạp, Phi Luật Tân, Nam Dương bị tan rã lòn mòn tuyệt vọng vì nơi đó những phần tử quốc gia sớm có được thế đứng vững.

Đó là điều bất hạnh cho chúng ta, những người quốc gia trên đất Việt.

xxx

Xã hội sói lang luôn luôn được kết hợp theo bản năng thi tộc. «Bộ lạc» sói quần tụ lại dưới quyền thống lãnh của một sói chúa để từ chiến với bất kỳ vi phạm lãnh thổ của «bộ lạc» đồng loại nào khác. Các cuộc tử chiến không ngừng giữa những bộ lạc loài sói hung với nhau đã khiến chúng không thể nào nở rơm mọc trán ngập miền Bắc Cực được. Chó sói tại Alaska gốc chết vì đồng loai

Di Cú có tính cách quốc tế với sự trực tiếp giúp đỡ của Hải quân Hoa Kỳ, của cơ quan ngoại viện Hoa Kỳ, của một số lính Maroc trong quân đội Liên Hiệp Pháp —/những người lính da đen này tới giúp việc dụng lều).

xxx

Sức chịu đựng dẻo dai của loài sói thực vô địch. Đã có ba phi công vào năm 1946 thay phiên nhau cầm cần lái phi cơ rò đuôi một con sói lông đèn xám từ 8 giờ sáng đến xâm tối trên miền băng tuyết Alaska. Sau cùng chính ba phi công phải «dè» vì trời tối, còn con sói vẫn dẻo dai phi đều nước kiệu lên thác xuống ghềnh. Tỉnh ra từ lúc con sói xám bị ruột đuôi đến lúc ba phi công bỏ về vì trời tối, nó đã chạy rất đều nhịp vượt được 225 cây số, xem ra nó còn có thể duy trì suốt đêm không ngưng nghỉ vận tốc đều đều đó một cách nhẹ nhàng thư thái.

xxx

Chó sói không những tàn độc với những con mồi của chúng, chúng còn khoái hành hạ chính đối tượng sói của chúng khi đã bị thương rồi, hoặc sa cơ dính vào bẫy xập.

Đó phải chăng là hình ảnh cộng sản Bắc Việt ngày nay đương bị xa lây mắc bẫy bốn bề thụ nạn.

xxx

Sói, một loài quái thú, chuyên reo rắc kinh hoàng chốn rừng xanh bằng «chém giết», «ám sát» cực kỳ bạo tàn, nhưng khi bị xa bẫy lại có một bản ngã cực kỳ khiếp nhược hèn hạ. Khi đối diện với người, một con sói chúa lông vàng rực rỡ đã ngồi phết xuống mặt tuyết băng, đôi tai cúp lại như tai chó con, cổ họng rên rỉ như muốn kêu nỗi niềm tâm sự rằng chó sói vẫn là một phần tử tốt trong vũ trụ, rằng người thịt đã làm mà làm bẫy xập chó sói, rằng người và chó sói vẫn có thể đi đến được cuộc thỏa hiệp tương thân tương ái chứ bộ.

Chuyện chó sói

Dưới đây là những nhận xét chính xác của các tay tờ săn, bầy chó sói quanh miền Bắc Cực : Alaska, Tây Bá Lợi Á, Bắc Gia Nă Đại...

nhiều hơn là do bàn tay của con người.

Mô Phật, lạy Chúa chúng ta cứ kiềm điềm lai lịch sử Cộng sản từ 1917 sau khi thành công ở Nga rồi mở rộng ra khắp địa lục, hãy ôn lại các cuộc thanh trừng nội bộ của chúng, Hãy tạm nhìn một điềm nhỏ trong quá trình lịch sử của đang Cộng sản Nga Sô. Sức mẩy mà thế giới tự do làm được những vụ thanh toán những trùm đố Nga Sô như Kamenev, Boukharine, Trotsky Radek.., Nhưng Stalin mần êm ru. Y mần cho y, nhưng thôi thì cũng là phúc lớn cho thế giới tự do. Rồi đến chính Stalin, rồi Beria vv.

Nhin sang đảng cộng sản Trung Hoa. Sức mẩy mà cụ Tưởng Giới Thạch cộng với sự ủng hộ chân tình của cả thế giới tự do mà được vụ thủ tiêu Trần Độc Tú, Khương Hữu Đào và khiến Lý Lập Tam chạy có cờ sang Nga. Mao trách Đặng mần việc do êm ru ! Bình trị xong Hoa lục Chu Đức về vườn nhường cho Lưu thiểu Kỳ, rồi Lưu thiểu Kỳ về vườn nhường cho «Nã Phá Luân Đỏ». Lâm Brus. Sức mẩy mà thế giới tự do động được đến lồng chảo Lâm Brus. Nhưng cứ đề «sói với sói» les loups entre eux chúng làm điều đó với nhau. Mao đã làm êm ru ! Thực cũng là phúc lớn cho thế giới tự do..

xxx

Chó sói không những tàn độc với những con mồi của chúng, chúng còn khoái hành hạ chính đối tượng sói của chúng khi đã bị thương rồi, hoặc sa cơ dính vào bẫy xập.

Đó phải chăng là hình ảnh cộng sản Bắc Việt ngày nay đương bị xa lây mắc bẫy bốn bề thụ nạn.

xxx

Sói, một loài quái thú, chuyên reo rắc kinh hoàng chốn rừng xanh bằng «chém giết», «ám sát» cực kỳ bạo tàn, nhưng khi bị xa bẫy lại có một bản ngã cực kỳ khiếp nhược hèn hạ. Khi đối diện với người, một con sói chúa lông vàng rực rỡ đã ngồi phết xuống mặt tuyết băng, đôi tai cúp lại như tai chó con, cổ họng rên rỉ như muốn kêu nỗi niềm tâm sự rằng chó sói vẫn là một phần tử tốt trong vũ trụ, rằng người thịt đã làm mà làm bẫy xập chó sói, rằng người và chó sói vẫn có thể đi đến được cuộc thỏa hiệp tương thân tương ái chứ bộ.

Đoạn trường Hai Mươi Năm

Đoạn trường đãng đắng 20 năm, người dân Việt đã chiến đấu trong thế bất lợi và u uất như thế nào ? Cũng xin kiềm điềm lại — dù là thừa, bởi cho tới nay thì ai cũng thừa biết cả rồi.

Cho mãi tới nay bộ mặt tàn bạo, xảo quyệt buôn nhẫn bán nghĩa mới bị thời gian mài dũa bóc trần, và Tôn Đức Thắng và báo Quân Đội Nhân Dân mới nói huy h toại qua lời khuyên giàn tiếp Nga Sô vào dịp các lãnh tụ nước này đón tiếp Ông Nixon ở điện Cẩm Linh: «Chớ vì quyền lợi quốc gia mà hy sinh quyền lợi cách mạng thế giới !»

Khi đã nô lệ cho một tư tưởng, đặc biệt thứ tư tưởng cộng sản phi nhân bản, phi dân tộc, họ chỉ còn giữ cái hình hài VN thôi, linh hồn họ hoàn toàn bán cho ác quỷ rồi.

Nhưng hãy nhìn trở lại ! Vào những giai đoạn đầu, ông Hồ vẫn giữ được màu son phấn hóa trang quốc gia, và chiến lược chiến thuật ông vẫn thẳng tay hữu hiệu gây được ứng thối phản hòa đối phương (quốc gia). Vào những ngày đó tình cảnh của người quốc gia chiến đấu cho sự sống còn của chính mình và cho cả thế giới tự do vẫn bị ngợp nhận như sau (xin các bạn đọc đoạn thư của một người bạn quân nhân gửi cho Cạc tôi ve Tòa soạn Đời) :

«Tôi đã từng là một thủy thủ và là một biệt kích du ra Bắc. Khi còn là thủy thủ, tại nhiều cảng ở các nước lớn nhỏ, dân chúng xum lại hỏi là Bắc hay Nam ? Bắc hả, lập tức họ xumi xít lại nghe chuyện, được mời thuốc lá, ăn uống, nhiều kẻ còn ôm chầm hồn lay hồn đề. Còn Nam ư ?

Bị nghe những tiếng mà khô thay dầu đi bẽ lại rái thuộc mặc dù không biết nói tiếng nước đó..

Dân chúng khắp nơi thì thế, còn các đấng trí thức thì sao ? Đài truyền hình có soi thấu đáo béo cho cháng ? Nhất là hàng ngày chỉ thấy tin những người chạy đua với tử thần để thoát ra khỏi thiên đường đỏ, rồi bức tường ô nhục Bá Linh chính inh ra đấy. Nhưng đắng đại trí thức của Pháp như J.P Sartre là một thứ Maoiste thuần thành, đắng đại trí thức của

Anh là cụ già Bertrand Russell lập tòa án kết tội Mỹ ở V.N. mà không một lời động đến lòng chân Cộng sản vẫn vẫn và vẫn vẫn.

Cho đến bây giờ, sau bốn năm hòa hội giữa kinh thành ánh sáng Ba Lê, giữa nhĩ mục Quốc tế quan chiêm, nhĩ mục Quốc tế đã được thường thức mủi vị thật của cộng sản. Kế tiếp là cuộc vượt tuyến của cộng sản kè từ 31 tháng 3 đến nay. Rồi khuôn mặt chiến trường An Lộc, khuôn mặt chiến trường Trị Thiên... Thế giới tự do ngày nay mới bàng hoàng hiểu thế nào là Cộng sản. Ôi, đến cái kim trong bọc lâu ngày còn lộ huống chi là cả một chiến lược quấy rối bội nhợ, cả một chính sách «hy sinh quyền lợi dân tộc cho», cách mạng thế giới !

Cộng sản trước thêm ngày quắc hận thứ hai mươi của người dân Việt đã hoàn toàn thất thế về quân sự, thất thế về chính trị. Hích ảnh một con rắn bị đánh rập nát đầu, nhưng vẫn còn sống. Nó bò lê bò càng thật đấy, nhưng vẫn còn sống. Đường dây thần kinh nói liền len bộ óc nó còn sống.

Thưa quý vị lãnh đạo quốc gia, thưa quý vị quan khách đồng minh nó vẫn có thể hồi phục mau lẹ và lại tung hoành phun nọc dữ dằn hơn bao giờ hết.

Quý vị ngạc nhiên chăng ? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Sức lực đó chính là sức lực của dân tộc Việt Nam (không phân biệt, Nam, Bắc dĩ nhiên.)

Nhẫn nhục phi thường, chịu đựng «phi nhụ», súc sống sốc, như vậy thì hỏi hồi phục mấy hồi.

Nhưng thưa quý vị lãnh đạo quốc gia, quý vị quan khách đồng minh : giữ và bố trí cho được điều khiển; leo lái sức sống mãnh liệt kỳ diệu đó từ trên một phần tư thế kỷ nay lại là bộ não rắn độc kia.

Lời giải bài toán thật quá đơn giản. Cái việc vứt bộ não rắn tiềm vị di, vứt vào thùng rác.

Hãy trả lại đất đai cho những người Việt yêu nước thật. Họ đã và đương và mãi mãi là tiếng nói, là lời kêu trung thực của 1 lòng tâng nhân loại. Họ chưa bao giờ ngừng hiện diện, ngừng tranh đấu, tenui hình vạn trạng,

CẠC SĨ



LỚP TRẺ HÀ NỘI

BÙI VĂN BÌNH

CHƯƠNG I

Kè cùng tiếc cho nó, con nhà giàu, ông bà bỏ lại «cõi top» (1) «sang mẽ» hơn bao nhiêu, mà đút thấy mẹ, cứ định làm người hùng chơi với 105 của Mèo ! Giọng đầy ta đây, Long ôm òm triết lý :

— Thế mới biết khôn lầm dai nhiều, mẹ kiếp chủ nghĩa Mác dày vật chất, hiện sinh từ tranh đấu mà thắng ấy cứ phi thực tế kiểu Quân Tử, Tao, tao chỉ thấy ghét, giá được như nó tao nhảy vào Đại học từ khuya rồi. Mẹ kiếp ! Ông bố «giúp Tây đánh Ta» (2) đánh lấy bằng tốt nghiệp phổ thông đi học nghè, không thi đừng hỏng. Nhà máy này cuối tháng lấy lính là ông «tè» sang nhà máy khác ngay, vô phúc phải đi lính thì chết ngắc, ở ngo i Bắc còn đỡ, phải đội «mũ tai bèo» (3) thi khốn nạn, chiến tranh mà cứ tưởng như xi-né ấy, mẹ kiếp Tướng tá có bao giờ xung phong, toàn tốt đến cả, qua hà rồ, thi kề như chám hết !...

Bầu trời đêm mùa hè, trăng sáng vắng vạc. Những con đường Hà Nội ban đêm mờ ánh đèn xanh đỏ hóa lẩn ánh trăng dịu dàng thứ ánh sáng mờ ảo. Hai bên đường hàng cây cao, ủm túm chạy dài lút mắt lác đác một vài tiếng ve kêu lạc lõng. Bỗng Tâm vỗ vai Long sồi nồi :

— Long này, mẹ kiếp, dễ chịu quá nhỉ ? Nước mình dêch có thiên tài hội họa, chỉ vì không ghi được màu sắc Hà nội ban đêm ! Long gật đầu nhất trí vừa cười vừa cắn nhẫn :

— Mẹ kiếp, sáu bảy viện bảo tàng nguy Nga tráng lệ, hàng trăm di tích văn vật. Cảnh đẹp thiên nhiên thì chẳng có nơi nào sánh bằng mà dêch có được một nghệ sĩ, làm cho thế giới lác mắt, chân thực !

xxx

Từ đầu năm đến giờ, từng ngày, từng ngày người ta sống trong sự thấp thỏm và lo âu, lớp trẻ thi càng quay cuồng hưởng thụ các thú vui của thế xác. Các quán cà phê khong lúc nào vắng người, thanh phố mọc lên thêm nhiều cửa hàng giải khát, ăn uống mà cũng đủ để phục vụ, nhau là Bia hơi, người ta ngã lùn ra vỉa hè để tận hưởng vội vàng thời gian thoái mái ít ỏi trong một ngày. Hàng chục công viền lớn, thứ bảy nào cũng thiêu ghẹ, trai gái lôi nhau ra bờ sông để tình tự. Nhìn về mặt của thành phố, ta thấy chiến-tranh ở tận đâu, nhưng hơn một chút, trên các khuôn mặt những đường nhăn luôn luôn rùm lại cau có, lo âu, trầm lặng, khắc khổ, nụ cười tươi nhất chỉ có ở một vài bộ mặt đang chìm đắm trong sự hoan lạc nào đó.

Ngày thứ năm, từ khi chuyền ca làm đêm, ban ngày lúc nào Lan cũng có ở nhà. Nàng ngủ đến trưa. Ăn cơm xong rồi lại lăn ra ngủ, đến hai ba giờ chiều mới dậy. Như thành thói quen Lan ngủ dậy lười biếng cầm cuốn tiểu thuyết nhều nát xếp lại, cẩn thận lật như tờ, có mình Lan ở nhà bất giác nàng thấy cô đơn trong lòng một sự trống rỗng không bù đắp được. Tiếng ô-tô ngoài đường bập bùng inh-ỏi làm Lan khó chịu. Nàng vứt cuốn sách xuống giường nằm dài suy tư.

Học hết lớp mười, Lan ao ước bước vào đời để thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình. Hơn một năm nay, nàng là thợ dệt nhà máy 8-3 (4), cuộc sống áp đến như một luồng gió mới, mạnh mẽ cuốn hút sự hào hức của cô gái đang tuổi dậy thì. Bạn bè Lan đứa nào cũng hợp ý nàng, mỗi lúc đi chơi với bạn Lan thấy thoải mái dễ chịu hơn ở nhà. Nàng thấy khó chịu vô cùng mỗi lần đối diện với bà chị gái đang học Đại học Chè biến Thực phẩm, luận điểm «đạo đức, mỹ quan Cộng sản» chị nàng cứ nhai đi, nhai lại với nàng. Nàng thấy nó nhạt thêch, nhiều lúc tranh luận với chị nhưng chẳng đâu, vào đâu nang lại thôi. Lan thường nghĩ. Trong cuộc đời là sự biến chuyển không ngừng về mọi mặt, nhất là về sinh hoạt và ý thức của con người. Những cái gì phải đi nó sẽ đi, không có gì ràng buộc được, con người đâu có là một cái máy, mà phải sống với cảm xúc và ý muốn của mình bắt chấp tất cả. Nghĩ cũng chẳng sao, hôm nay mình còn, ngày mai vẫn cười nói, nhưng ngày kia biết đâu một quả bom vô tình, và lại động kỉ sốt (5) và bệnh động kỉ sốt mãi mãi chỉ là bài hưởc. Cũng buồn cười nhiều cậu, nhiều cô mê duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, như ngày xưa động-kỉ-sốt mê kiếm hiệp. Rồi cái cối xay gió ở thế kỷ này sẽ làm chúng nó tinh ngử, ở đời khôn sống, mõng chết. Hôm chủ nhật lên «Câu lạc bộ đơn ca» thử giọng, gặp Long nàng phớt-lính như không quen, nàng thấy hanch diện vì đã Long một cú đau, nhưng nhìn vẻ tỉnh bơ của Long nàng thấy có cái gì bức bối, tấm tức nghĩ lại kẽ cũng tiếc. Giá cho Long làm can-be-thừa thì đáng hơn mà cũng chẳng thiệt gì cả, chẳng tai tiếng gì vì chẳng ai biết, mà mình cũng không tuyên-bố với ai là yêu Long thế mới biết bọn con Dung ban Lan «cáo», chúng nó nhận xét bọn «cà lợ» Hà-Nội không sai. Giá kẽ Dung không ban cho vài bài «ga-lăng» thì mình cũng hổ nhiều. Thằng Thịnh, thằng Long những thằng đến với mình đều trí thức, hào hoa phong nhã cả, hiểu biết rộng, ăn nói có duyên, đặc biệt lịch sự với phụ nữ, yêu tha thiết mà không qui lụy, phải công nhận, lúc nào mình cũng «tỉnh đòn», lúc nào cũng nhìn thấy tim đèn của chúng nó. Bọn con trai Hà-Nội đều hết chổ nói, nhưng có sao, càng đều càng tốt, những thứ đồ chơi rẻ tiền của tôi : Lan thấy thích thú, nàng bỗng bật cười. Bất chợt hình ảnh Nam hiện đến, ở thằng Long còn thua xa thằng này. Mà ông tướng con này sao tư cách gớm, đối với mình mà nó cứ tinh bơ. Ủ cũng tại mình không chài cu cậu đấy thôi con trai thằng nào không giống thằng này, hôm đến đây mình bắt nó hát, nó cũng hát đấy thôi. Bản «Bài ca người Hà Nội» nó hát hay thực. Không vuông e尢 Long Pavolit này mình chắc câu được nó quá !

Giòng ý nghĩ triền miên, kèm theo những cảm giác đê mè, thèm muối, bỗng bình đưa Lan tới một cuộc sống mới, nơi đó có đủ mọi thứ, con người tự do đi, đến với nhau, ăn uống chơi bời trong sự đầy đủ tuyệt đối, cuộc sống nơi ấy với Lan thật đẹp. Không còn gì ràng buộc nữa, mình sống cho chính

mình. Bỗng Lan thầm ước : Già bây giờ có Nam ở đây.

xxx

Đọc xong thư của nhà xuất bản Văn Học Nam buôn bã hơn bao giờ. Đì, lại trong căn nhà rộng rãi bày biện sang trọng mà thấy khó chịu. Mau vécni bóng khoáng của đồ đạc làm anh bức mình.

— Ừ đúng, tại mình chỉ thấy được màu véc-ni, chứ chưa thấy... được những thứ gỗ chắc nich bên trong. Nhất định phải đi, phải sống thực tế nhiều hơn. Đoạn thư trả lời của nhà xuất bản lắp loáng trước mặt anh, tựa hồ con đường mở sẵn, mời mọc thúc dục Nam bước đi, rời khỏi Hà Nội càng mau càng tốt... «tập thơ mùa xuân» rất đáng đọc. Nhưng có điều tác giả chưa nên lên được cái khí phách hào hùng của dân tộc ; nhất là của tuổi trẻ trong lúc này. Tâm hồn tác giả còn nhiều chất lảng man phi vô sản, chưa biết đậm pia, chưa rung lên cho người đọc nhiều cảm xúc. Đây là bước đầu đầy hy vọng của tác giả. Tin rằng tác giả tập «mùa xuân» thành công nhiều...

Đoạn này như thùng xang đổ, bùng lên ý định ra đi trong lòng Nam.

— Tuần sau, tuần sau nữa thôi, mình sẽ đi khò khăn chồng chất, nhưng không có gì cần được mình cả. «phù sa» và sự thành công của Đỗ Chu (6) chứng minh con đường mình đi là đúng, không thể ngồi trong sự sung sướng mà viết được, phải ướt áo mới biết nước mưa mát hay lạnh. Phải đi, để cảm nhận sự hùng hực nóng bỏng của cuộc sống lúc này vào tâm hồn. Bức ảnh ông Bố trên bàn viết nhìn Nam trùm mền như bảo :

— Đi, đi con thực tế mới là những trang sách mãi mãi con ạ.

Hôm nói với người yêu ý định của mình cũng là hôm anh thấy hết yêu nàng. Giọng nói tha thiết, tư sản của nàng làm anh bức mình, nghĩ tới nàng, anh thấy thương hại. Đời anh rõ ràng không thể yêu một con người, chỉ nghĩ tới sự sung sướng của riêng mình.

Nam thấy nàng kém cỏi hết sức. Anh tàn nhẫn bỏ đi mặc nàng sụt sùi với lối suy nghĩ đàn bà của nàng. Bây giờ nghĩ cũng thương, nhưng cảm giác này qua đi rất mau, ý nghĩ rời Hà Nội lại nung nấu trong tâm tưởng.

— Minh đi Nga được một tuần rồi, thằng ấy cũng vật chất quá, nhưng còn đỡ hơn thằng Long, thằng Tâm, lâm lúc mình cũng thấy thích nó, đối với bọn «ganepo» gọng kính đòi hỏi của nó, tôn nó lên thứ qui phái kiểu Nga Hoàn, còn đối với bọn «cao bồi xóm» (8) thì Minh là thần tượng của chúng

nó. Minh thích nhất hôm tranh luận với nó về tôn giáo, giọng say mê bắn học, đói mắt ánh đèn niềm tin tuyệt đối. Minh có nhiều đặc điểm, nhiều vấn đề nó lý luận làm mình lúng túng, nhưng lần ấy mình hợp với nó hơn cả. Hôm nói về chiến tranh cụ cậu theo chủ nghĩa xét lại ra mặt. Nó nói :

— Bọn Tàu, bọn Khựa, bọn Mèo đều là lái súng cả, thằng Tàu, thằng Khựa khôn hơn, tư cách hơn, bọn Mèo chắc là đều, nước mình chúng nó mượn làm nơi quảng cáo súng, chứ anh em, đồng minh dêch gi. Ý tao thi kệ mẹ chuyện giải phóng miền Nam đi, vừa mệt vừa thiệt mà dêch ăn gải gì? Vừa xây dựng vừa thi đua kinh tế, nước mình bỗng giàu sụ, dân chúng tự do thông thương, bèn nào ngoan thì ở, không thì té, cuối cùng bèn nào hơn là tự bèn kia phải mất, người ta sinh ra sống được vài chục năm chứ có bắt tử đầu mà tra chém giết ». Hai đứa hôm ấy gần như cãi nhau, Minh vẫn giữ lý luận của nó, còn Minh thì rõ ràng phải giải phóng miền Nam bằng vũ lực. Đối với tư bản phải dùng quả đấm thép. Minh đi Nga về chắc nó sẽ thay đổi quan điểm, Nam mỉm cười với mình. Ngoài trời bỗng đổ mưa, qua khung cửa kính, mưa mang nét đẹp khó tả, tâm hồn Nam níu với những hình ảnh so sánh vẻ đẹp của từng cơn mưa, mưa rào phố phường đầm nước, không gian như bốc khói, mưa bông mây bầu trời sáng sủa và lấp ló màu sắc gợi cảm, mưa phun lép nhẹp, kho chịu, nhưng hoa nở, cây cối đầm trời này lộc, cảnh vật như muốn bật ra cái sẵn có, con người thi muôn làm một cái gì đó. Chàng thanh thi :

— Không biết lòng mình có giống cơn mưa nào không? Bỗng Nam thấy cô đơn. Bạn bè không đưa nào muốn hy sinh sức trẻ cho tổ quốc, đứa nào cũng ưa hưởng lạc. Đạo này lại hay nghe Đài Sài



giới thiệu sách

VÀO THIỀN

tập giai thoại tùy bút của Doãn Quốc Sỹ đặc biệt mới ấn hành kỷ hai.

ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN VÀ CHIẾN TRANH LẠNH

của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang.

THẦN THOẠI

(Nhật Bản — Đại Dương Châu — Hy Lạp — Bắc Âu)
Doãn Quốc Sỹ sưu tập và dịch thuật.

gon nữa, đi từ cỗ nút mới biết! Đi đi, lại lại chợt Nam nhìn thấy mình trong chiếc gương lớn gác ở tủ, đứng vuốt lại mái tóc «ich chí an» (9) ngảm mình trong gương, anh thấy ngượng với chính mình, trông mình cũng «cà lo» (10) quá. quần đặc một Đức áo «chim cò» (11) bỏ trễ dấu gáu, chân đi «đo danh» còn chơi hơn nhiều thằng ở bang (12) này ấy chứ, nhưng có sao. Nam nhún vai anh tự bao chữa, cơ bản là đạo đức, hình thức là cần thiết, nhất là tuổi trẻ đâu có quan hệ gì. Say mè sưa lại mái tóc, nghĩ tới những cái nhìn của các em «ganepo», những lần đi chơi, xem phim, bơi thuyền trong lòng rộn lên niềm hân diện. Anh nghĩ. Giá tập «mùa xuân» được in có cả hình minh họa chắc các em sẽ xếp hàng để chờ mua tuyển dụng. Tiếng còi báo động thành phố bắt chợt rú lèn kêu Nam trở về với thực tế. Chạy ra cửa sổ, anh nhương mắt quan sát, hồi hộp chờ đợi. Tiếng loa truyền thanh dõng dạc báo máy bay cách Hà Nội năm mươi cây số.

Bầu trời sau cơn mưa, trong vắt, không gian vẫn im lìm. Tiếng loa báo máy bay đã đi xa vang vang. Trở về với suy nghĩ ban đầu. Nam tiếc cho tập thơ «mùa xuân» của anh. Gần một năm làm việc miệt mài, những lần đi nghỉ mát, đi thăm danh lam, thắng cảnh của Tổ-quốc. Những ước muốn và kỷ niệm đẹp để đời học sinh, cùng tình yêu, tuổi trẻ trong tâm hồn anh gửi gắm cả vào đó. Cố lắn Bố anh nói về tập thơ của anh :

— Ba tự hào về con nhiều, ngày xưa cũng tuồi này Ba đầu làm được một câu thơ cho ra hồn. Thơ của con hay làm, giàu hình tượng đẹp, súc tích tươi mát và đào-dạt súc sống, đối với thực tại nó chưa có chiều sâu, nhưng cứ in đi biết đâu con chẳng nổi tiếng lúc mười bảy tuổi? Nam hào hứng tới nhà xuất bản Văn Học. Hai tuần sau được trả lời thế này, đau đớn quá, tác phẩm đầu tay của mình thất bại. Anh thầm gọi Baơi! Ông Bố anh đã đi công tác tận miền Khu Bốn ác liệt. Giá lúc này ông cụ còn ở nhà thi đở khô cho Nam biết bao. Anh lại bàn viết lấy tập thơ đọc ngắn nghiên như cổ tìm ra nhược điểm của nó... đúng rồi, Nam reo khẽ, hoa lá, cỏ cây, sòng, biển nhiều quá, không có những nhát búa chắc nịch, những cánh tay thép cuồn cuộn, không có con đường thênh thang nóng hổi, đi vào chiến trận và chiến thắng. Đúng rồi cái riêng trong tâm hồn mình không thể là cái chung của xã hội được, phải vừa của xã hội, cuộc sống và của mình mới là người nghệ sĩ cách mạng. Nhớ tới bố vừa đi công tác Khu Bốn (13) Nam tiếc rẻ, giá mình được đi theo thì hay biết bao. Tuyển lửa ác liệt và con người dũng cảm ở đất ấy sẽ cho mình bao nhiêu cái đẹp của cuộc sống thực tại. Minh sẽ nhìn thấy nét được khó khăn, gian khổ và sự chịu đựng của đồng bào để ca ngợi, để tự hào với dân tộc này và mãi mãi về sau. Đất nước bao la quá mà, phải đi nhiều mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Những con đường minh đi qua, những hạt bụi, những bờ kè. Trong thời gian sẽ là

tưng cầu, từng chữ của tác phẩm sau này! Phải đi thật nhiều, thật xa! Chợt có tiếng gọi cửa. Nam chạy ra nét mặt còn đọng lại sự hào hứng của ý tưởng ra đi. Mẹ Nam vừa ở cơ quan về, thấy con có vẻ vui bà âu yếm hỏi :

— Có chuyện gì vui thế Nam? Nam nhìn Mẹ rụt rè.

— Dạ đâu có gì, tại con thấy mẹ về. Dựng xe vào nhà kho bà Mẹ cầm chiếc túi sách đi vào nhà. Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ bước vào thấy người mát dịu. Bà vui vẻ với con :

— Tối nay đi nghe hòa nhạc với Mẹ nhé!

— Vâng ạ! Nam sung sướng đỡ cái túi sách trên tay Mẹ, hấp tấp rút chiếc «cặp lồng» ra. Mẹ anh vào nhà thay áo, bà nhắc con :

— Còn mấy hộp «carra men» (14) nứa đấy. Thọc tay vào túi lôi ra mấy hộp sắt tròn. Nam hi hùng hỏi Mẹ:

— Cơ quan Mẹ bán đầy phỏng? Bà mẹ gật đầu trả lời:

— Ủ cơ quan Mẹ bán! Cần nhà vắng vẻ chỉ có hai Mẹ Con. Ba Nam đi công tác xa, hai em đi «sơ tán». Bà cơm mua ở cơ quan về, chừng bốn chén cơm một chiếc bánh mỳ hai lạng rưới. Món thịt Bò sào giá và món súp khoai tây nấu với sườn. Hai mẹ con ăn cơm trò chuyện thân mật. Mẹ Nam bốn chục tuổi, là con gái Hà-Nội sống sung sướng từ bé nên Bà vẫn còn trẻ khuôn mặt phúc hậu, cặp mắt đầy tinh cảm. Bà là người có học hiện đang là cán bộ lão đao của một cơ quan lớn. Các cán-bộ cũng cơ quan thỉnh-thoảng đến chơi thường tâmt-tâc khen Nam giống. Bà ở cai miệng có duyên. Ở cơ-quan mỗi lần có hội họp tổng kết Bà lèn nói chuyện hàng trăm người lắng nghe với sự say mê nhiệt thành. Bà được mọi người ca ngợi và nổi tiếng là có tài nói hay, trong những lần lên lớp chính trị cho công-nhân.

Nhin con ăn ngon lành, Bà thấy con trai dễ thương lạ, giống bố nó như đúc. Ngày xưa hồi ở Khu Việt Bắc ba Nam giống hệt Nam bây giờ, giữa hàng trăm người Bà chọn được mỗi người Cán bộ trẻ tuổi ấy. Đầu con đầu lông là Nam, được sinh ra giữa lòng Hà-Nội khi Bà làm công tác thành. Bà thương Nam nhất trong ba đứa con trai. Nó giỏi giang nhiều mặt, có tầm hiểu biết hơn người, học hành thường nhất lớp. Những lúc vợ chồng tâm sự, Bà thường nói về Nam với tất cả thương yêu, triu mến, hai vợ chồng bà coi Nam là niềm hân diện và đặt tất cả sự hy vọng ở đứa con trai đầu lông. Bà nghĩ rằng: Sau này xoàng ra Nam cũng là «kỹ sư trưởng» của một nhà may nào. Ba Nam là nhà Văn nên ông tin con mình, sau này chắc chắn sẽ hồn minh. Nuất là con Ông hoàn thành tập thơ lúc nó tròn 17 tuổi. Ông hoàn toàn ủng hộ ý định ra đi của con, Bà thi căn cơ hơn, biết con có tài, bà rất vui. Nhưng bà không muốn con khổ trong lúc chiến tranh này, ngó lơ ra thiết kế... Từ bữa con nói chuyện ra đi của nó đến bây giờ bà không vui, nhưng cũng không nói, Bà không muốn già đình

bất đồng, nhất là chồng bà đã đồng ý. Hôm nay ý định gần Nam chợt đến với bà trong sự thương yêu đạt đáo của người mẹ. Bà bỏ dũa bát, nhìn con chậm rãi :

— Nam này: Nam ngược nhì Mẹ.

— Mẹ muốn nói chuyện với con về chuyện con đi!

— Dạ, Mẹ cứ nói. Bà mẹ chậm chậm thản mặt giảng giải cho con. Người con im lặng nghe Mẹ nói :

— Con thấy không? Lúc tốt nghiệp Đại học con mới hai mươi ba tuổi, một kỹ sư trẻ mang lại tài ba như con, con đi làm việc ở các Công, Nông trường khắp miền Bắc, lúc ấy kiến thức của con rộng rãi hơn, con sẽ tiếp xúc, va chạm với nhiều mặt của cuộc đời, lúc ấy con sáng tác các муộn gi, ương vị nào cũng rèn luyện được minh và công biểu được uhiều cho tổ quốc.

(CÒN TIẾP)

CHÚ THÍCH :

(1) «cơ top» : Chỉ cấp to, cao cấp

(2) «giúp Tày danh Ta» : Trước kia đi lính cho Pháp.

(3) «mũ tai bèo» : Mũ của Linh đi Nam,

(4) Nhà máy dệt xây dựng tại Hà Nội lớn gấp đôi nhà máy dệt Nam Định hoàn toàn do phụ nữ lãnh đạo.

(5) Đồng ki sút: nhân vật trong tiểu thuyết trùng tên, nổi tiếng của văn sĩ Tày Ban Nha. Xé vắng Tết.

(6) Bài thơ nổi tiếng sá h động thanh niên của nhà thơ trẻ Bùi Minh Quốc trích bối câu đầu :

Tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy
Thi xa xỏi gấp mấy cũng len đường
Sóng ở Thủ Đô mị dại để mươi phương
Ngàn khát vọng chát chưởng mơ ước lớn

(7) Đỗ Chu nhà văn nổi tiếng lúc 24 tuổi. Con người biếu tượng của đám mê và xòng xảo.

(8) Cao bồ xóm: từ danl chỉ sự ăn chot lõi lăng không hợp thời trang.

(9) Ich chí an: Nhân vật người cá đẹp trai và có bộ tóc trở thành hot của thanh niên Hà-Nội, chiều năm 64—65

(10) cờ lờ: Kiểu áo chơi nửa hợp thời, nửa không hợp thời.

(11) chim cò: Áo có nhiều hình thù lạ màu sắc đẹp, lịch sự.

(12) bang: Phố của thanh niên Hà Nội.

(13) Khu Bốn: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh.

(14) caramen: Kem trứng đóng hộp dùng ăn tráng miệng.

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

Y HỌC

Bệnh mập và phương pháp chữa

Dân Mỹ có lẽ là giống dân sộ mập nhất thế giới. Trên nắp hộp nhiều thức ăn, các nhà kỹ nghệ thường phải đề rõ: «Không dầu mỡ không đường» là những chất làm mập dễ trán an khách hàng của họ.

Bệnh mập phi ngày nay cũng được coi là thứ bệnh thông thường nhất ở xứ văn minh đó. Theo thống kê, thì từ 1/10 tới 1/4 dân chúng Mỹ có sức nặng qua mức trung bình. Và hàng triệu dân nặng kỵ đó đã chỉ khoảng 400 triệu Mỹ kim một năm để chữa chạy bằng thuốc già hay bằng các phương pháp khác. Các Bác sĩ quan tâm tới vấn đề trọng lượng cơ thể con người, cũng họp nhau thành một Hội.

Vấn đề chính của những ông bà bụt, là họ ăn quá nhiều. Họ «thà chết khát chứ không thè chết đói», một ông nặng 120 ký tuyên bố vậy.

Nhiều bột thi không thè, mà uống thuốc cho đỡ ăn thì chỉ có hiệu quả một thời gian ngắn. Theo BS Silvan Feinstein ở đại học Yale, thì các phương pháp chữa trị bệnh mập có kết quả còn ít hơn sự trị bệnh Ung Thư. Trong 100 bệnh nhân mập ú, chỉ hy vọng chứng 1 tá có thè đói bớt đi.

Phương pháp mới nhất để chữa mập là giải phẫu để «treo giò» bớt mày thước ruột non, không cho «thầu» hấp thụ đồ ăn nữa. Người bệnh do đó chỉ còn ăn được rất ít, và gầy bớt đi. Nhưng một bác sĩ danh tiếng vừa mới cho ba bệnh nhân đi tàu suốt vì nói ruột nhảm khiến cho dân Mập đâm sọ luôn ít đam mồ xé nữa!

XÃ HỘI

Khi Quý Tộc cần tiền

Ở Âu Châu, đa số dân chúng vẫn dành cho các gia đình đồng đội vua chúa xưa, và giới quý tộc,

một số kính trọng rất đáng kề. Đời sống của ông hoàng này, bà công tước nọ, vẫn được khai thác đều trên những tờ báo lớn và đứng đầu nhất. Vì giòng dõi, vì cung cách quý phái của họ, giới quý tộc được coi như thuộc vào một tầng lớp xã hội đặc biệt mà hạng thứ dân, dù giàu có tới đâu, cũng khó mà được giao tiếp.

Vậy nhưng, các lâu đài tráng lệ cùng cuộc sống kỳ bí của các nhà quý tộc đang tự nó mở rộng cửa cho mọi người chiêm ngưỡng và tham dự nếu muốn. Thay vì chỉ được hưởng dẫn dạo qua vài căn phòng có tính cách lịch sử tại các lâu đài, nhìn ngắm chân dung những dòng họ tăm tiếng như trước đây, ngày nay người nào có tiền (nhiều) đều có thể được tới cung điện, ăn uống tại những dinh cơ đẹp đẽ đó. Các nhà quý tộc, trước nhu cầu kinh tế như thuế má nặng nề, nhân công mắc mỏ..., đã tìm ra cách kiếm tiền rất nhàn nhã: Họ mở cửa lâu đài đón tiếp du khách hay giới «đóng địa» tại địa phương, qua sự trung gian của một vài sở du lịch chọn lọc, hay do bạn bè giới thiệu. Người khách, tùy theo số chi và tùy từng lâu đài, có thể được ăn ngủ tại chỗ hoặc tham dự các trò chơi cùng những người quý phái. Như tại Ý Đại Lợi, một cặp vợ chồng tra 350 đồng đô la sẽ được ngủ trong một lâu đài tráng lệ, ăn tối với chủ nhân lâu đài đó, với dao nĩa, chén bát cỗ xưa và rất quý. Ngoài ra họ còn được tham dự một hoạt động của giới quý tộc, như cuối ngày cùng cho săn đi săn ở rừng riêng. Họ sẽ có xe, tài xế và một cỗ hương dẫn viên xinh đẹp, thông thạo nhiều thứ tiếng, ở cạnh họ suốt ngày.

Theo hai cơ quan trên trong tài khóa 1972-1973 Cơ Quan Mại Dịch Lục Quận Hoa Kỳ sẽ cần mua một số lượng hàng hóa trị giá hơn 60 triệu Mỹ Kim để cung cấp cho khu vực VNCH.

Quí tết trên 200 công thương kỹ nghệ gia trong một cuộc họp báo, Ông Trần thiện An, giám đốc TT KTTX, đã cho biết đây là một cơ hội tốt cho công kỹ nghệ gia có thị trường tiêu thụ sản phẩm, các dịch vụ có thể xem là những dịch vụ xuất cảng tại chỗ, với nhu cầu trên 60 triệu Mỹ kim hàng hóa có thể giá tăng hơn nữa trong tương lai đã có một hắp dẫn cho các nhà thầu và các kỹ nghệ gia Việt Nam.

Nhưng việc đấu thầu phải theo những thủ tục nào lại được các vị đại diện của MACV giải thích trưởng tận. Theo một sĩ quan cố vấn thi bất cứ một nhà thầu VN nào muốn tham dự vào các cuộc đấu thầu của cơ quan mài dịch đều phải theo những thủ tục do chính phủ Hoa Kỳ quy định, các thủ tục này hết sức phức tạp và qua nhiều giai đoạn. Ba vị đại diện của MACV cũng lần lượt trình bày từng chi tiết một của các thủ tục trên, từ giai đoạn nộp đơn, xét duyệt, thanh tra, lập khé ước cho đến thi hành khé ước và hủy bỏ khé ước. Muốn qua hết các giai đoạn này cũng là một cam go cho họ.

Sau cùng cơ quan này cho biết nhu cầu tài sản của cơ quan Mại Dịch Hoa Kỳ là các vật dụng cho ngành công binh, quân nhu, quân cự, và truyền tin, các hàng hóa này dùng để cung cấp cho quân lực VNCH trong chương trình viện trợ quân sự mà lâu do các quốc gia: Úc, Canada, New Zealand, và Úc.

Theo một bản ước tính nhu cầu của Trung Tâm khuếch trương xuất cảng và cơ quan MACV Hoa Kỳ sáng ngày 29-6-72 tại phòng họp tại tài khóa 72-73 ngành truyền tin và công binh cần cung cấp các phẩm vật như ván ép, oxygen, Acetylen, dây điện, dây cáp, dây điện thoại, các loại pin đèn, các loại điện tử. Và các loại dinh dưỡng, nước, lương khô, đồ hộp và đồ ăn điểm tâm trị giá lên đến 29 triệu 600 ngàn Mỹ kim. Sau hết là ngành

quân cự gồm có các sản phẩm như bánh xe hơi, khí đốt và các phụ tùng xe cộ với trị giá tổng cộng lên tới 6 triệu Mỹ kim.

Tuy với một nhu cầu thật rộng lớn, với những lời khuyên khích lệ ngọt ngào của Bộ Kinh Tế nhưng kỹ nghệ gia xem chừng cũng ngao ngán, và không mấy sốt sắng trước hắp lực này. Đáng lý ra đối với thị trường Việt Nam đang gầm sút mãi lực thì đây là một cơ hội ngàn vàng để cho doanh nghiệp bám vũng qua ngày, nhưng xem đâu muôn nuốt trôi miếng mồi này cũng phải trầy cuồng họng hay rát cổ.



Trưởng Xuất Cảng và Trung Tâm Đầu Tư Dịch Vụ sẽ giúp đỡ tận tình về mọi phương diện.

Nghe những lời hứa đó Công Thương Kỹ Nghệ Gia có vẻ khoái chí quá, nhưng bừng con mắt dậy thấy mình bơ vơ, bối rối với những lời hứa đó đã nghe quá nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Công kỹ nghệ gia chỉ mong thực thi một phần lời hứa đó thôi cũng đã đỡ khổ cõi nào?

Nhưng ai muốn tham gia vào các dịch vụ này liên lạc với TT KTTX để được sự giúp đỡ trực tiếp vì đây là dịch vụ xuất cảng tại chỗ kia mà. Miếng mồi đã treo lên rồi, đã cho thêm nhiều đồ gia vị thơm ngon việc có nuốt trôi hay không lại là một chuyện khác.

UYÊN LONG

«Nhị Thập Bát Tú Ngự Tử» tục gọi: «NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ»

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGỰ TỬ» tục gọi «NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tử được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp, đau lưng lúc nửa đêm và sáng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đàn ông liệt dương, đàn bà lạnh nhạt: Vợ chồng không thích chung chăn gối! Những bậc tuồng tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bít tắc, khiến tay chân run hay liệt bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quí vị hãy nằm lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, lục phủ và giải khai 116 huyệt đạo chính, từ根源 chân tới sọi tóc. Do đó, thất kiểm được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trời, thuốc sẽ tạo cho quí vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho tuổi già... sống cho ra sống, hết còn buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tử tục gọi Nhất Dạ Ngũ Giao Sinh Lục Tử luôn luôn xứng đáng và chung minh đúng với tên tuổi của nó.

Hỏi mua tại nhà bà LÝ BÍCH VÂN
219/49 Mai Xuân Thường Q6 Cholon

tiểu thuyết hài hước của LÊ TÂT ĐIỀU



CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN

(TIẾP THEO)

Lời nói được nhắc lại ba lần ông Võ mới bấm một cái nút nhỏ sau ghế đá, nói lớn :

— Nghe rồi ! tôi ra ngay !

Ông co hai tay đấm dứ về phía trước như một vỗ sĩ quyền anh trước khi nhập trận :

— Mẹ kiếp ! lại có một chị nào đến đòi chồng con đây. Chúng nó giao việc giải thích cho mình, nản lòng chịu được...chú ngồi đây một lát hoặc đi một vòng rồi ra cổng tại mình đập cờm trưa.

Còn lại một mình, Mô xua cảm giác buồn ngủ bằng cách đi dọc hàng rào ngao khu đánh bạc và khu cầm đồ.

Số người vội vã sang khu cầm đồ càng lúc càng đông nhưng số người trở về thưa thớt dần. Phần lớn đều tiểu tụt ngơ ngác như những người ốm nặng đã tới thời kỳ kiệt sức. Có lúc, lỡ bước, Mô đứng ngay giữa đường chấn cả lối đi, họ cũng không thèm chú ý đến anh. Cả những khẩu hiệu hay họ treo trên hàng rào mang một nội dung khích lệ tinh thần như : «Thắng không kiêu bại không nản»

cũng chẳng được người nào ngó tới, kè cả những người, chẳng hiểu nhau phép lạ nào còn đủ cả hai mắt. Việc sơn một gạch đen ngang những thân thể trần truồng đường nứu không còn được thực thi nghiêm chỉnh mấy. Tuy nhiên, đúng như ông Võ kề, họ đã cầm luồn cả cái đó rồi.

Đám người ở những tiệm cầm đồ ven sông trở về có những hình thức độc đáo hơn, người thì toàn vẹn, tươi tắn mỉm cười đầy hy vọng người thi chỉ còn một khúc được khiêng đi.

Bỗng dừng, Mô choáng váng. Trong cảm người từ khu cầm đồ trở lại có cả một anh chàng hinh như Mô đã gặp ở cổng giải trí trường. Hắn mặc cái áo hoa đỏ rực và bồng trên tay một đứa nhỏ khỉnh vô cùng. Mô nhớ rằng trong lúc nhìn lên cái đuôi rồng kiêm ông Võ đã có lần anh bắt chọt quay lại và thấy đứa nhỏ đang cười với anh. Nó khỉnh đến nỗi anh phải tự hỏi sao thời đại này lại còn có một đứa nhỏ toàn vẹn xinh xắn đến như thế.

Nhưng đứa trẻ và người bồng nó lúc này đã hoàn toàn khác. Anh chỉ nhận ra nó nhờ khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc dài. Mắt mũi tai nó và cả từ chi đã biến mất. Nó tràn truồng và người bồng nó cũng lõa lồ không kém.

Anh chàng kia chỉ còn một chân và một cánh tay trái bể đura nhỏ chắc là tay giả thuộc loại rẻ tiền, Đứa trẻ, hay gọi đúng hơn là cái mẩu đứa trẻ còn sót lại gục đầu vào cổ người bồng nó. Mô có cảm tưởng nó đang run lầy lè. Một cái nạng gỗ ngắn màu nâu xám được buộc tạm vào chỗ cái chân thiếu, nó chỉ giúp anh ta đứng tựa một cách khó khăn để du minh lè tới từng bước. Cái cảnh đó giống hệt một vài bức hình kỷ niệm đẹp chụp từ thời chiến tranh.

Mô bị xâm vì đứa nhỏ đó. Chắc thằng cha này đưa con đi chơi rồi ghé sòng bạc và không ngừng được nữa. Có một anh triết gia, nhân chủng học gì gì đó đã nói rằng trong máu một số người ở đất nước này có di truyền cái thói chơi bạc bằng xương máu, thân thể người. Hàng thế kỷ sau người ta vẫn còn bắt gặp những kẻ đánh bạc bằng con cùi, họ hàng. Phát giác của vị này không làm ai ngạc nhiên, Mô cũng xem thường. Nhưng rồi sau một đôi lần thử thách Mô mới biết rằng mình chưa hề nào thích hợp với việc chơi bạc bằng chân tay bọn con nít. Hoàn toàn không có vấn đề lập trường hay quan niệm. Đây là một phản ứng có tính cách sinh lý rõ ràng. Thấy một đứa nhỏ bị cát chân tay là anh choáng váng chóng mặt như những người kỵ máu, cứ thấy máu người chảy ào ào là ngất xỉu. Sau cơn xâm x瘅 mặt mày anh thường làm một vài việc mà ý chí anh không kiểm soát được. Cụ thể đó cũng chính là một trong những lý do khiến người ta nhốt anh vào nhà thương điện và anh cảm thấy mình cũng chẳng can thiệp gì.

Anh chàng bể đura nhỏ đã lè gần tới chỗ Mô đứng. Bàn tay còn lại của hắn nắm chắc một gói tiền tròn không lớn lắm. Hắn có vẻ chẳng nói tí gì đến đứa nhỏ bồng trên tay. Ngày giờ thì tầm nhìn của Mô đã thu hẹp, xung quanh hoàn toàn tối xầm, chỉ còn một khoảng sáng hình bầu dục chứa anh chàng bồng đứa nhỏ và một ít nền sân cát. Nhưng trong cái vòng bầu dục nhỏ bé ấy, Mô vẫn thấy đứa nhỏ run rẩy, đồng thời càng lúc anh càng nhìn rõ những hốc mắt hốc mũi của nó sâu thẳm như những lỗ đạn xuyên qua cái đầu nhỏ bé, bầu bí.

Trí nhớ của Mô làm việc thật kịp thời. Anh nhớ đến lời khuyên của Tư Gà Chết. Hắn bảo rằng muốn khỏi điên thi đừng tin những gì bị đát mình nhìn thấy là có thực. Nếu đã bị bác sĩ bảo là điên thi có nghĩa là thỉnh thoảng nỗi cơn lèn mình nhìn thấy những chuyện khác thường, mình có những phản ứng, cảm giác mà đa số người ta không có. Vậy thi, tốt hơn hết, ta nên có một lối nhìn đòi khôn khéo giành thắng lợi : cái gì vui vẻ tốt đẹp ta tin, cái gì ghê gớm đáng ghét dâng sợ ta xếp nó vào hàng ngũ những ảo ảnh. (Khuyên người thi khôn ngoan như vậy nhưng Tư Gà Chết đâu có thoát nổi những ảo ảnh, loại ảo ảnh thứ thiệt của chính hắn. Chẳng hiểu sao mà hắn cứ nhâm nhăm tính rằng sẽ có lúc không

nuôi nồi vợ con nữa và cách duy nhất là giết cả nhà đi rồi tự tử theo. Phúc cho gia đình hắn là hắn thuộc loại tình cảm, bởi thế, mỗi khi thảo xong kế hoạch giết toàn gia thi hắn bèn khóc rống lên. Tra hỏi hắn lúc ấy không ăn thua vì hắn chẳng bao giờ chịu tiết lộ kế hoạch bí mật nhưng tìm quanh hắn thế nào cũng thấy một vài chúc thư gửi bạn bè. Thế là người ta lại đưa hắn vô nhà thương).

«Đừng tin những điều mình thấy là có thực», câu khuyên nhủ của Tư Gà Chết ít nhất cũng có giá trị đối với Mô vào lúc này. Anh quyết liệt ngoảnh đi, cố gắng tìm bóng dáng cây cờ mà ông Võ bảo là ban nghỉ lễ đã bỏ sót. Cảm giác choáng váng chưa hết, màn đèn vẫn còn che mắt anh nhưng vòng sáng bầu dục đã rộng hơn, Mô chỉ cảm thấy rằng dù sao thì anh chàng bồng đứa nhỏ không toàn vẹn cũng bước tới gần anh, vượt qua cổng, sang khu đánh bạc Đứa bé của ảo ảnh, thuộc về một điều anh không tin là có thật vẫn vẫn run rẩy sau lưng anh. Nhưng Mô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Từ giờ cho tới lúc làm xong điều mơ ước nếu Mô còn chưa học thuộc cái thói quay lưng thì mọi chuyện có thể hỏng hét. Nhiều anh đào thoát đã bị vỡ vì những loại chuyện lẩn xẩn tượng tự.

Khi tin ehac «điều không có thật» đã đi xa hắn rồi, Mô đi thẳng ra cổng. Thời khắc biếu của những ngày tự do được soạn thăm trong tri từ sáng nay chẳng hề dự tính tới, khoảng thời gian phi phạm cho cuộc viếng thăm giải trí trường.

Trong phòng khách ở cổng ông Võ đang nói chuyện với một thiếu phụ gầy guộc. Câu chuyện hình như đã tới hồi kết thúc vì người đàn bà nghiêm người tay đặt lên vành nón. Bà có vẻ bị ngừng lại trong khi đang tính đúng dây. Thấy Mô, ông Võ bỗn chồn hơn :

— Chúng tôi sẽ cố gắng giúp bà tìm ra tông tích của ông ấy. Ngay khi có tin gì chúng tôi sẽ thông báo gấp cho bà. Còn về vấn đề bà tính thưa kiện thi tôi phải thành thực thưa với bà là không nên tí nào. Giả sử ông bà mất tích tại đây hoặc bán toàn thân cho một tiệm cầm đồ nào đó thi bà không thể khiếu nại một điều chi cả. Luật pháp luôn luôn đứng về phía những kẻ biết tôn trọng hoặc đi đúng đường lối của nó. Ngay trong thời chiến tranh luật pháp đã cho phép người ta bán rẻ thân thể, nhiều khi tặng không luôn. Người cầm quyền tha hồ sử dụng toàn thân những công dân trong nước. Đôi lúc việc mất bỏ thân thể có tính cách cường bách hoàn toàn. Cả thế giới đều công nhận việc bán hoặc tặng không toàn thân cho đất nước là một việc làm anh hùng. Đôi khi hàng chục hàng trăm năm sau việc buôn bán ấy mới có kết quả nhưng ai cũng vui vẻ đợi chờ. Những kẻ ngoan cố nhất cũng chẳng bao giờ tính tới việc kiện thưa. Ngày giờ thanh bình rồi, mọi dịch vụ buôn bán diễn ra sòng phẳng. Ông nhà bán một ngón tay hay bán toàn thân thi cũng nhận được tiền ngay. Nếu vì quá hăng hái trong việc bán thân thể đến nỗi ông nhà

bịt hồn khỏi cõi đời này thì ít nhất ông đã làm việc ấy đúng theo ý muốn. Đó là cái chết mang lại lợi ích trực tiếp và tức khắc cho từng cá nhân và giải trí trường cùng như nhau trước chỉ lấy sâu một phần rất nhỏ, không đáng kể. Bà không nên thưa kiện, hãy tôn trọng ý muốn cuối cùng của người đã khuất nếu chẳng may ông nhà có mệnh hệ nào. Về lại, đã chắc gì ông nhà đến đây...

Người đàn bà đứng dậy :

— Ông ấy mạnh khỏe như voi, không bao giờ muốn ra khỏi nhà. Tôi đã thưa với ông là cách đây hai hôm có người bạn cũ rủ ông ấy đến giải trí trường. Ông ấy nêu lời phái đi rồi cả hai mất tích luôn...

— Vâng..thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm — Tôi cũng chẳng còn chút hy vọng nào. Nhưng nếu trong những tiệm cầm đồ còn còn gì của ông ấy thì chúng tôi xin chuộc lại.

— Vâng vâng...

Những tiếng vang vội vàng của ông Võ như một lời tiên kuách.

Người đàn bà trở ra vừa đi vừa ngơ ngác nhìn quanh.

Ông Võ như quên hẳn công việc; vỗ vai Mô :

— Đi ăn cơm trưa ! đòi quá rồi.

Mô bắn khoan :

— Liệu các ông có tim được người chồng bà này không mà hứa loạn lèn như thế.

Ông Võ cùi ồm tối, ghé sát vào tận tai Mô :

— Chắc chắn là hắn tối đây, nhưng tiếc quá rồi. Giờ này có thể hắn bơi lội tung tăng dưới sông, một phần nằm trong ngăn hàng thê xác và phần khác đã vô nhà bếp mấy tiệm ăn không chừng. Kiếm ra tiếc quái nào được.

— Ít nhất mình cũng có thể xem danh sách khách hàng của các tiệm cầm đồ chứ ?

— Chú đi kiểm thử coi. Mười năm cũng chưa chắc đã truy ra. Tiệm cầm đồ một ngày giao dịch với hàng trăm người khách nhưng họ chỉ ghi trong sổ năm sáu người tượng trưng. Đã bao bọn ấy trốn thuê như ranh ấy mà.

— Sao anh hứa với người đàn bà hăng thế ?

— Vẫn dề nhân đạo. Không được biết đích xác là chồng chết rồi, người đàn bà luôn luôn nuôi hy vọng.

— Các ông bịp ghê quá.

— Đừng nói «các ông». Đó là sáng kiến riêng của tôi. Những người khác không thích bịp như thế. Họ thành thực cho những người đàn bà biết tin chồng chết và sau đó họ cho người lái tinh lừa các nạn nhân vào động mãi dâm..Thôi bỏ qua mấy chuyện lầm cảm đó, kiếm cái gì án dã.

Chuyện ăn của chính mình bao giờ cũng vui, làm giảm lập tức cường độ những sự bắn khoan về kẻ khác. Mô tươi tỉnh trở lại :

— Đàn anh đãi một chầu tôm cá ở Trung Lâu chăng ?

Ông Võ giả bộ nghiêm nghị :

— Xin lỗi. Chú đâu phải là một nhà chấn hưng đạo đức.

PHẦN BA

Đường qua cầu sắt vắng tanh, đúng như Mô dự tính. Ông Võ muốn đưa anh đi một đoạn đường nhưng anh từ chối, sợ phiền ông ; viện cớ muốn đi bộ ngắm thành phố cho đỡ nhớ, Ông Võ tưởng Mô sinh ra lẳng mạn thế thật, phi cười.

Thành phố này ra cái mẹ gì mà nhớ với nhung. Mô đã từng đi rặc cảng trong đó. Nó dành cho anh một chút xíu đất để ở và thỉnh thoảng bỏ anh thất nghiệp, đợi một trận dài hàng năm trời. Kho một nỗi, bám vào nó thì không chết cũng ngất ngửa mà rời nó ra còn chết lệ hơn. Nơi đây, Mô có nhiều bạn bè và anh luôn luôn hy vọng tìm được việc làm hợp với khả năng. Anh đã từng đến những thành phố khác, những nơi đó chỉ vui vẻ đón tiếp nếu anh đến chơi, không đến để sinh sống. Mô lang thang khổ sở vì hình như ở đâu mọi sự cũng xong rồi, cũng được dàn xếp cả rồi. Nếu một cơ quan nào thiếu người làm thì người ta đã lo bồ túc từ lâu. Tất nhiên không một hòn g xưởng nào chờ Mô đến xin việc rồi mới bầy thêm ra công việc hợp với khả năng của anh.

Có một thời Mô nghĩ mình giống hệt một cái đình ốc ngồi chờ một chiếc đình ốc nào đó trong guồng máy chung bị sa thải thì thế chỗ. Nhưng đời sống càng khó khăn thì những chiếc đình ốc đã có vị trí rõ rệt càng nhất định không chịu han rỉ. Nhiều chiếc đình đóng đò tại một nơi lâu bằng thời gian dài suốt đời người.

Chiếc đình ốc Trần văn Mô cứ chôn vùn quanh guồng máy, kinh bã và buồn bã vì không tìm ra chỗ riêng và cũng chẳng thấy dấu hiệu hau rỉ nho nơi những chiếc đình ốc khác. Chính phủ không có trách nhiệm và không bị oán thán gì về trường hợp những công dân tuất nghiệp. Đã có một thứ gánh giùm hết đó là số mệnh. Anh nào có cuộc đời khổ khốn nạn quá túc là anh ấy có cái số không may, sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, thế khôi. Các viên chức nhà nước, bạn bè đương sự và chính đương sự đều tin tưởng suy nghĩ như thế. Việc điều khiển quốc gia cũng được nhẹ nhàng đi nhiều.

Cây cầu sắt, dòng sông đen đặc như nước cống, những luồng gió nóng hổi thổi từng đợt mang theo mùi bụi ẩm khiến Mô nhớ tới những buổi trưa bị đát trong đời mình. Chuyện đó không xưa cũ gì, mới xảy ra cách đây vài tháng. Nếu không có vụ đánh cướp nhà băng và anh không bị giam vào đường trí viện thì có lẽ giờ này anh cũng lang thang ngoài đường và mong gặp một người bạn cũ nào đó.

Thời khắc biếu một ngày của Mô có chừng điểm chính giống hệt nhau nhưng luôn luôn thay đổi chí tiết tùy theo sự may rủi của ngay hôm đó.

CÒN TIẾP



ca nhạc

LAN NGỌC : GIỌNG HÁT VƯƠN LÊN TỪ NHỮNG KHÔNG MAY

Gần đây, Lan Ngọc hát liên tiếp ở các chương trình Khánh Ly, Ngọc Minh, Trường Duy (show Trường Duy vừa rời Lan Ngọc và Xuân Thu hát bài Người Về của Phạm Duy bên cạnh một bà già người làm cảnh không được tự nhiên lắm). Trong show Ngọc Minh, Lan Ngọc khi hát bản «Đồn Vàng Chiều Xuân» của Trần Thiện Thanh, cô có nhiều gestes linh động - sẵn với sắc vóc cân đối, khán giả thấy cô hao giống Xuân Sơn thật gợi cảm trong bài «một ngày như mọi ngày» của TCS năm trước.

Lan Ngọc đã cộng tác với hầu hết các phòng trà: Văn Cảnh, Mùi, Quốc tế, Đêm màu Hồng,

Lan Ngọc (bên phải) đứng cạnh ca sĩ Mộc Lan, hát bản Ly Rượu Mừng trong show Tết con Gà của NS Văn Phụng



chỉ nhớ về nhà hát mãi. Thích hát đến nỗi song thân cấm thiêng nhà bếp hát thăm. Lớn lên đi học, nhất là hồi học ở Văn Lang. Lan Ngọc đã tham gia sinh hoạt Văn Nghệ nhà trường rất hăng hái ở mọi bộ môn hát, vũ, đóng kịch.

Lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của Lan Ngọc là lần đi hát ủy lạo chiến sĩ ở trại Hoàng Hoa Thám cách đây 6 năm. Lan Ngọc cho biết lần đó cô cũng rất hồi hộp, nhưng khi thấy khán giả cô vỗ, cô dã hát với thật nhiều tự nhiên tự tin.

Show tivi đầu tiên mà Lan Ngọc hát là chương trình Hy Vọng của những nhạc sĩ khiếm thị, vào khoảng cuối năm 67. Đến lúc mấy vị khiếm thị này bắt đầu lạnh nhạt với cô ca sĩ học trò vì đã khám phá ra một nữ ca sĩ khác thì Lan Ngọc đã hát khá vững. Với chỗ quen biết, ông thân của Lan Ngọc bèn gởi gắm cô cho nhạc sĩ Mạnh Phát. Nhạc sĩ này có lẽ thích uống rượu hơn nên không chỉ dẫn được gì nhiều cho Lan Ngọc. Cô cho biết «nhiều hôm đến học hát lại phải về, bèn đi dạo Saigon chơi mà về nhà vẫn phải nói dối rằng đi học hát».

Tuy vậy, nhạc sĩ Mạnh Phát đã giới thiệu Lan Ngọc hát ở phòng trà Văn Cảnh. Giọng hát của cô bắt đầu được chú ý, nhiều phòng trà, các chương trình tivi mời cô cộng tác. Trong giai đoạn này, giọng của Lan Ngọc có thay đổi một lần, không còn cái giọng non nớt mà trở thành giọng trầm hàn. Nhờ làn hơi khỏe mạnh. Lan Ngọc có thể hát một lúc 4 bài không biết mệt và ở nhà dở chơi, cô hát luôn mười mấy bài không ngừng.

Riêng khi cộng tác tại phòng trà Đêm Màu Hồng, Lan Ngọc gặp những khó khăn. Trước cái uy quyền khôn hiếu của ông «chú văn nghệ» trong nghề, Lan Ngọc bị bắt phải đến trước giờ hát để ngồi, làm cảnh và hát xong cũng không được về đúng giờ theo contrat. Đến khi hai ông Mạnh Phát và Hoài Bắc cãi nhau về chuyện rượu, Lan Ngọc đã rời bỏ Đêm Màu Hồng. Sau này

tuyệt lúc các phòng trà đóng cửa Lan Ngọc có hát lại ở Đêm Màu Hồng.

Nhiều phòng trà và ban nhạc biết giọng hát của Lan Ngọc, muốn mời cộng tác cũng đều ngại ông thầy đỡ đầu của cô là ông Mạnh Phát. (Những đĩa hát Capitol của Mạnh Phát, Lan Ngọc không hề được thu).

Hợp với nhạc Đặng thế Phong

Giọng thật của Lan Ngọc đạt đến nốt SI BÉMOL, giọng ốc có thể

đến nốt M1. Và thuộc giọng trầm nên L.N cho biết cô thích hợp với nhạc Đặng thế Phong hay nói chung, nhạc tiền chiến. Ở phòng trà, ban nhạc được yêu cầu nhiều nhất là bản «Biệt ly» của Dzoan Mẫn. Dù rất thích bài này, cô đã hát nhiều đến phát ngán. Hiện nay cô được ông anh họ là anh Ngô Thành Trung, một bác sĩ «nhạc sĩ tài tử» hướng dẫn tập dợt. Thường Lan Ngọc tập rất nhanh và rất cần giờ thu băng. Cô cũng có thể thích ứng ngay với



Nữ ca sĩ Lan Ngọc



Lan Ngoc chụp ở phòng trà Văn Cảnh

những tempo bất ngờ mà ban nhạc chơi fan.

Lan Ngọc cho biết là sân khấu cô thích hát nhất là HQ Cây Tre:

— Ở đây, người nghe đến chỉ gọi một ly nước ngồi chăm chú nghe mình hát. Khi hát, chỉ có giọng hát và tiếng đàn dương cầm đậm dịu dàng ngân lên giữa bầu không khí im lặng. Còn ở phòng trà khác, nhiều người khách đến chỉ vì một cô ca - và nào đó chứ không phải để thưởng thức.

Gia đình hơi khó

Được biết ông thân của Lan Ngọc vẫn đưa cô đi hát từ trước đến giờ. Từ ngoài đường Chi Lăng (Gia Định) vào đến nhà Lan Ngọc ở bên bờ sông Rạch Miễu phải qua những ngõ hẻm rất tối thì ông cụ đã có súng và nghề Judo.

Cũng vì bố mẹ hơi khó nên Lan Ngọc rất ít đi hát xa. Một lần đi hát tiền đồn ở Tây Ninh, phải có ông đại úy chồng của Conny Kim bảo đảm, Lan Ngọc mới được phép đi. Lan Ngọc cũng đang đợi ý kiến của gia đình về lời mời di hát Pleiku sắp tới của đoàn Văn tuyên Bộ thông tin.

Lan Ngọc khi trong ảnh chụp rất tự nhiên và ăn ảnh nhưng không hiểu sao ở màn ảnh nhỏ, những nét thanh trên gương mặt bị biến đổi và đôi mắt lại trở nên dữ và hơi khô khan.

PHẠM NCA

điện ảnh

NG. CHÁNH TÍN: MỘT KHUÔN MẶT TRẺ

Vào một đêm tháng ba năm 1971, khán thính giả theo dõi show văn nghệ của trường Mạc Đĩnh Chi, phát hình trong chương trình «Tiếng nói động viên» đài Truyền hình quân đội, bỗng cảm thấy mình bị thu hút vào một giọng ca mới, chưa lần nào được nghe thấy ở đâu. Tiếng hát của anh học trò lớp 12 trường Mạc Đĩnh Chi thật trầm ấm và chứa chất muộn phiền của nỗi chia xa. «Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười...»

Ca khúc «Nghìn trùng xa cách» của Phạm Duy đã được giọng ca học trò Nguyễn Chánh Tín diễn tả thật tuyệt vời... Từ đó, giới ca nhạc Sài Gòn biết đến tên Nguyễn Chánh Tín, như một khám phá mới lạ.

Từ đêm đó, tiếng hát Nguyễn Chánh Tín cất cánh bay xa, và Tín bắt đầu bước sang sinh hoạt mới, cánh cửa ca nhạc đã mở rộng ân cần chào đón Nguyễn Ch. Tín.

Ban nhạc đầu tiên mà Tín hợp tác là «Hoa Thời Đại» của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cường. Nhạc sĩ PMC đã thật chú ý đến giọng ca mới nhưng xuất sắc này, nên đã mời Tín cùng trình diễn trên Vé Tuyến Truyền hình. Thế nhưng những ngày tháng cuối niên học của lớp 12 đã làm cho Tín thật bận rộn với sách vở, với chồng Cours cao ngất. Tín phải học để thi cho đậu Tú tài, nên chỉ có thời giờ hát cho «Hoa thời đại» trên Đài phát thanh mà thôi.



Nguyễn Chánh Tín với cây guitar trong một lúc xuất thần

Sau đó, Tín hợp tác với ban nhạc Dương Thiệu Tước, dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Minh Trang, ca hát trên Đài phát thanh Sài Gòn.

Thành công ở «Queen bee»

Từ đài phát thanh. Tiếng hát của Tín đã bay sang läh vực phòng trà. Ông Bầu Shotguns Ngọc Chánh mời Nguyễn Chánh Tín về hát tại phòng trà Queen Bee đường Nguyễn Huệ Sài Gòn. Thế là dạo đó, đêm đêm, giới nghe nhạc phòng trà vẫn thường gặp Tín. Nghe Tín hát ở Queen Bee. Được hỏi về một nhạc phẩm trình diễn thành công nhất, Tín cho biết anh thường hát bản «Nghìn trùng xa cách» và «Đỗ ai» của nhạc sĩ Phạm Duy. Đặc biệt, khán thính giả phòng trà vẫn thường hay yêu cầu Tín hát «Nghìn trùng xa cách... người đã đi rồi!...»

Bước sang Điện ảnh với nhiều gian nan.

Nguyễn Chánh Tín cho rằng, nếu trên lãnh vực ca nhạc anh được may mắn thật nhiều, thì những bước đầu tiên ở sinh hoạt điện ảnh, anh gặp nhiều gian nan. Sự nghiệp điện ảnh của Tín, bắt đầu từ một đêm tháng 6, tại

phòng trà Queen Bee. Đạo diễn Hà Thúc Cần, sau khi nghe Tín hát, đã đến gặp Tín và mời anh hợp tác với ông ta trong phim «Đất Khô». Thế nhưng rồi sau đó, vì những lý do «kỹ thuật», câu chuyện không đi đến đâu. Nhiều hãng phim khác cũng mời Tín, nhưng lại chỉ muốn độc quyền khai thác, nên bắt thành; Nguyễn Chánh Tín lại tiếp tục cát cao giọng hát ở Queen Bee, và ở trên làn sóng điện của đài phát thanh.

«Tình yêu và Tuổi Trẻ» cuốn phim đầu tay.

Với đà tiến triển của điện ảnh VN, số lượng nhà làm phim, nhà sản xuất phim cũng mỗi ngày một tăng thêm. Hơn 40 hãng phim đã ra đời, tại Saigon Chợ lớn trong năm 1971-72, và số lượng phim được thực hiện cũng lên đến con số đáng kể. Các nhà sản xuất phim bắt đầu tìm một vài khuôn mặt mới, vài tài tử mới để «thay đổi không khí» cho màn bạc VN. Từ trước đến nay, đa số các phim VN đều khai thác nhiều lần mặt khuôn mặt, tài tử quen thuộc, do đó, tạo sự nhàm chán cho khán giả.

Nhóm phim «Người Mới» quy tụ nhiều người trẻ cũng nhìn thấy

được điều đó, nên đã mời các khuôn mặt thật trẻ, thật mới, đến hợp tác với họ trong phim «Tình yêu và Tuổi trẻ», đã thực hiện xong tại Saigon (1972).

Nguyễn Chánh Tín cùng với Minh Lý đã giữ vai chính trong «Tình yêu và Tuổi trẻ» bên cạnh Thy Phương, Mai Quân v.v...

Trong «Tình yêu và Tuổi trẻ» Nguyễn Chánh Tín giữ vai Nguyễn một sinh viên kèm «trẻ Minh Lý» da tính. Ông giáo yêu bà dì ghê của học trò, rồi vô tình bị lôi cuốn vào một vụ buôn lậu, và bị mưu sát...hụt!

«Tình yêu và Tuổi trẻ» là 1 cuốn phim màu, thực hiện trên màn ảnh lớn và sẽ ra mắt khán giả thủ đô vào khoảng tháng 10/72.

Đến «Đất Mẹ»

Cuốn phim thứ hai mà Nguyễn Chánh Tín hiện góp phần diễn xuất và giữ vai chính là «Đất Mẹ» của Liêm phim thực hiện với sự hợp tác của Bộ Thông Tin.

Trong «Đất Mẹ», Ng. Chánh Tín giữ vai chính tên là Văn. Văn là một thanh niên quá cảm và nhiều tình thương. Giữ lời hứa với người chị trước khi bà này nhắm mắt lìa đời, Văn lên đường tìm đứa cháu gái, con bà chị bị thất lạc. Thế nhưng Văn đã tìm không ra đứa cháu này, chàng bèn bỏ công ra nuôi những bé mồ côi, và thương yêu những trẻ mồ côi thật hết lòng mình.

«Đất mẹ» nhằm trình bày những nỗi thống khổ mà người dân VN đang phải chịu đựng, đồng thời nêu lên sự bướng bỉnh của lớp

trẻ ngày nay, hậu quả của 1 cuộc chiến tranh dai dẳng...

«Đất mẹ» là 1 cuốn phim màu, màn ảnh lớn, và tận dụng hình ảnh đẹp của quê hương miền Nam.

Cuốn phim vừa quay xong ngoại cảnh ở Dalat, biệt thự Lam Ngọc đường Yết Kiêu Dalat, và sẽ tiếp tục được thực hiện phần ngoại cảnh ở Nha Trang, Cam Ranh, Ba Ngòi, Phan Rang, Vũng Tàu, Sài Gòn, tất cả hơn 10 tỉnh.

Cùng diễn xuất với Nguyễn Chánh Tín trong «Đất mẹ» còn có Minh Lý, Phụng Nga...

Cuốn phim «Đất mẹ» hy vọng sẽ ra mắt khán giả cũng vào khoảng tháng 10-1972 này.

Kỷ niệm khi đóng phim

Được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đóng phim, Nguyễn Chánh Tín, cho biết anh có nhiều, thật nhiều kỷ niệm khó quên trong những ngày ở Dalat, đóng phim «Đất Mẹ» cho Liêm phim.

Só là có «Scène» quay cảnh Tín và Minh Lý đi xe Honda phóng xuông cầu thang chợ, nằm giữa nhà hàng «Tulipe rouge» và hôtel Moderne Dalat, Đạo diễn Nguyễn Văn Liêm sợ rủi ro nên định nhờ người đóng thế, nhưng Nguyễn Chánh Tín và Minh Lý nhất định hỏng chịu, đòi tự làm láy, thế là Tín «đèo» Minh Lý trên xe Honda, phóng «ào ào» xuống các bậc thang cấp từ dốc Hòa Bình Dalat xuống hôtel Moderne (Mộng đẹp)...may mà chẳng hề gì, hú vía !!

Nguyễn Chánh Tín và Minh Lý trong «Đất Mẹ» của Liêm phim tại Dalat



Trước đó, có lần, Nguyễn Chánh Tín té lật giò khi anh nhảy từ lầu ba xuống lầu...hai trong phim «Tình yêu và Tuổi trẻ» của nhóm điện ảnh Người Mới.

Kỹ thuật điện ảnh VN thiếu thốn quá !

Nhận định về điện ảnh VN, tài tử Nguyễn Chánh Tín cho biết, anh thấy kỹ thuật điện ảnh nước mình quá thiếu thốn và kém cỏi. Do đó, Điện ảnh VN khó lòng thực hiện được những phim lớn như của ngoại quốc Anh Mỹ, Pháp, Tàu. Tuy nhiên, anh lại cho rằng, khi đất nước thanh bình thì vấn đề kỹ thuật và dụng cụ chắc hẳn sẽ đầy đủ hơn, và lúc đó, điện ảnh VN có nhiều cơ hội tiến xa.

Ước vọng : làm tròn vai trò của mình

Hiện nay, ngoài thời giờ dành cho điện ảnh, Nguyễn Chánh Tín còn đang theo học tại đại học luật khoa Saigon. Anh hằng cõi trê lâm và từ măt anh, người ta có thể nhìn thấy được thật nhiều mơ ước nâu xanh. Anh cho biết chưa muốn lấy vợ vì «còn trẻ quá lấy vợ làm gì?... Theo anh, ước mong của một tài tử mới thì đâu dám gì cao xa. Tín mong được chọn lựa vai trò thích hợp, chọn lựa cuốn phim thận cẩn thận, để rồi khi đứng trước ống kính, Tín cố gắng diễn xuất thật hết mình, thật trọn vẹn vai trò mà đạo diễn giao phó cho anh.

VÂN NGUYỄN

nhiếp ảnh lêvankhoa

Bạn chụp được một ảnh đẹp muôn hia niềm vui với các bạn ảnh khác, muôn được khách quan góp ý & rút lùa những ưu điểm và tránh bớt khuyết điểm cho những lần chụp ảnh sắp tới, xin gửi ảnh về trang «cùng xem ảnh». Ảnh cỡ 9x12 trữ lèn, giấy láng. Nếu ảnh lớn, cần lót bìa cứng để khỏi gãy hư. Nếu có thể, xin ghi vào phía sau ảnh loại máy sử dụng, khẩu độ, tốc độ, điều kiện ánh sáng, phim và những chi tiết cần thiết liên hệ đến ảnh ấy với tên và địa chỉ của tác giả. Tác giả chịu trách nhiệm về sự hiện diện của người mẫu trong ảnh. Tác giả có ảnh được chọn đăng sẽ được gửi tặng một tháng báo. Các tác giả ở Sigon xin xui lòng đến tòa soạn để nhận báo tặng, vào buổi sáng

Giờ Nạp Lè

(của Đại úy Trần Văn Trinh Huân)

Ảnh màu cỡ 20x25 được phóng từ ngoại quay có khuynh giấy bóng cần thận, nhứt là gởi trong hai lớp hộp carton cứng, chứng tỏ tác giả rất quý bức ảnh này.

Vì là ảnh mản, có lẽ ta nên bàn về màu sắc trước. Trên phương diện màu sắc thì ảnh rất đúng màu nhờ hai yếu tố sau đây: chụp đúng ánh sáng và độ hăng Kodak phông ảnh. Bạn đã ý tuy cùng một màu nhưng chỗ có nắng nhiều và chỗ trong bóng che (áo đỏ), màu đỏ của áo thay đổi nhiều đợt, màu sắc vào phim dễ truyền ra ảnh không giống như màu chúng ta thấy với cặp mắt mình nữa. Trong màu trắng có đủ các màu khác nhau lại theo thời gian (thêm ánh sáng vào) và màu đen cũng vậy nhưng theo thời gian (bớt ánh sáng ra). Hơn nữa chúng ta nhìn theo cảm quan, con phim màu nhìn cách chán phông đó là chưa kể việc chụp ảnh thừa hay thiếu ánh sáng mà màu sắc bị xáo trộn chuyển đột nhanh không còn chính xác nữa. Mặt khác mòn sắc có thể bị lóa và phản chiếu lại màu ấy trên các vật gần đó.

Màu sắc trong bóng mát hơi ngà qua xanh lam, vì trong bóng mát những ánh ám của ánh sáng trắng không lọt vào được, nhưng

Tạm quên màu sắc, chúng ta thử xem qua bộ cục Ban Trinh đã khéo chọn góc cạnh để cho những chiếc áo đỏ và nón lá vàng bao quanh còn người mặc áo dài và khăn đóng đen ở vào giữa, những chỗ để vẫn chưa nổi bật được vi bị cản che quá nhiều.

Rất tiếc là những người áo mầu không có một động tác nào rõ rệt để cho người không quen với lè này hiểu rõ vai trò của họ, như khiêng kiệu, vòng hòu, quí lạy v.v... Ông lão cầm cây đỗ (chân lồng hay đòn khiêng, ở giữa đã làm hỏng bức ảnh không ít. Cây đó hợp với chân bàn làm thành mũi tên đỏ làm thẳng xuống đất ở vào giữa ảnh, cũng là điểm thất lợi. Hơn nữa theo ý tôi, trong buổi lễ quan trọng, những người có phu sự mặc áo lè với màu sắc rực rỡ màu vàng đỏ của hoàng gia còn rất mới nhưng quần của các người đó ống cao, ống thấp, người mang guốc, kẻ mang dép, người đi chân

Giờ Nạp Lè

(của Đại úy Trần Văn Trinh)

Để ý quan sát trắng ở ngoài nắng và ống quần trắng ở trong mát của người mặc áo đen ở giữa ảnh.



Giờ Nạp Lè của Đại úy Trần Văn Trinh

không có vẻ hơi kém... kém đồng nhau, kém kính cần v.v...

Xin đề nghị cắt bỏ bớt phần dưới, để loại bỏ bớt những điểm thất lợi và tăng thêm chiều rộng của ảnh.

Bến Ninh Kiều

của Nguyễn Phước Vĩnh (Cần Thơ)

Bức ảnh «Bến Ninh Kiều» của bạn Vĩnh làm tôi nhớ lại Tây Đô, nơi tôi ra đời và sống những ngày thơ ấu. Bến Ninh Kiều nằm bên bờ Cần Thơ. Bên kia sông là xóm Chài. Những ảnh ngày nay không còn là hình ảnh của 30 năm trước, cũng không phải hình ảnh của 10 năm qua. Bến Ninh Kiều từ chỗ thô sơ, nhưng có cầu tàu cho những chuyến tàu thủy từ Nam Vang và các tỉnh đến, đã không còn đón nhận tàu nào cả. Bến Ninh Kiều đã được canh tân, biến thành vườn

Những chiếc thuyền được biến chế để gắn máy đuôi tôm đậu san sát nơi bến, là hình ảnh đặc thù của Miền Tây hiện nay. Trong ảnh

Bến Ninh Kiều của Nguyễn Phước Vĩnh

này ta thấy những chiếc thuyền bị chặn lại bởi 2 chiếc cầu ở hai bên. Như thế vô tình ta đem cái bao la, vò sô giam vào một tầm mực hữu hạn. Nếu cắt bỏ bớt phía mặt, hẳn không ai dám nói bến rộng chừng nào và có bao nhiêu thuyền nơi bến, tức đem cái hữu hạn biến thành vô hạn.

Thế đứng của người ảnh rất quan trọng. Nếu bạn có chỗ đứng cao hơn để chụp xuống, con sóng sẽ trở nên rộng xa hơn.

Nếu muốn loại bỏ hết bến cảnh để nói lên cảnh các cõi lái đò đang chờ khách sang sông, ta có thể cắt bỏ phần trên.

Điều đáng tiếc là ảnh này không diễn tả được chân dung Bến Ninh Kiều của Tây Đô.

LÊ VĂN KHOA



Miễn thân yêu lạ mặt

(tiếp theo trang 17)

thoát ra nên bên trong còn nguyên một khối xác chết co quắp gai vào nhau. Xác đứa bé nằm cạnh cửa sau ở ngực còn nguyên chiếc nún vú bỗng cao su dinh vào áo vằng cái kim băng đã han rỉ. Đứa bé không còn đầu.

Chú ng tôi may mắn đã thu hình kịp khi đoàn xe xác người đồ vật còn nguyên vị trí, người đàn bà vặt áo màu tím tựa lưng vào gầm xe lật ngược; chiếc đầu bà ta rớt xuống trên bụng cạnh bộ xương đứa con và chiếc máy quạt gió DNA xoay vòng chong chóng vẩy máu khò và đất cát ổ vàng 15 phút sau Công Bình đã bắc được chiếc cổng cấp thời qua sông Bến Đá. Họ dùng xe cày vén một con lô ở giữa để nối sâu trực tiếp vận cho quân bạn đang tiến gần La Vang, Mai Lĩnh. Họ phải gom xác người đồ đạc thành từng đống ven đường và dàn đoàn xe cháy xuống hai bên quốc lộ.

Buổi chiều khi chúng tôi trở về, gặp các phóng viên đài Quân Đội Saigon và thông tin viên AP đang tiến ngược. Chúng tôi cho họ biết cần phải nhanh chân trước khi Công Bình VN vén dọn.

XX

Xế trưa ngày 3-7 khi công binh Việt Nam chưa phỏng xong cây cầu nổi nổi làng Trường Phước ở bờ Nam sang xã Hải Lâm ở bờ Bắc, chúng tôi theo thiết vận xa lội sông qua bến kia thâu hình người lính CTCT trèo lên cổng xã Hải Lâm cảm quốc kỳ.

Vùng bến này chưa được an ninh tuyệt đối.

Các chiến sĩ Nhảy dù ghi súng canh phòng trong các hầm cá nhân ăn khuất sau nhưng bụi tre rậm, Hình ảnh làm chúng tôi xúc động không phải xác mấy người dân sinh thối nỗi lều bèu dưới mặt ruộng thấp hơn quốc lộ 10 thước và mấy người lính khăn tay cầm đầu phụng quấn ngang mũi, mà chính là đoàn

đồng bào bồng bế nhau lách qua xác người trên mặt lò mà đi. Đầu thịt họ bạc xanh giống hệt xác các binh BV bị quân đội bắn hạ. Họ lê bước chân xiêu yếu như muốn gục xuống bất cứ lúc nào. Giọng một chú bé thieu thào: «Tôi quá các anh ơi». Ở đó khoảng trên 10 chiến sĩ mang phù hiệu TD10CTCT đang gõ những khuug xe, kéo bót xác chết đặt hai bên lề mìn đi cho đồng bào. Người thi tay bồng vai cõng hộ đam trẻ dại, người khác hường mũi súng vào làng mặc hai bên đè phòng VC phục kích. Tiếng nói của họ xúc động và ý nghĩa hơn bao giờ cả, vang vang dìu dắt giữa mũi từ khi: «Đồng bào cố gắng đi thêm một đoạn đường nữa thôi. Sang bên kia sông sẽ có xe đón về Huế. Mặc dù ở đây các chiến sĩ VNCH đã chiếm đóng nhưng kiông chắc đã bảo đảm sinh mạng cho đồng bào trong giờ phút này. Đồng bào cứ đi theo người lính dẫn đầu. Cố tránh dẫm lên xác chết và coi chừng vấp phải bom đạn chưa nổ. Hãy đi thành hàng một và đừng sờ tay vào những vật hai bên lối đi...»

Cơn nắng gay gắt hơn. Mặt đường cơ hồ bốc lửa. Mùi thoái càng tăng. Chúng tôi muốn nôn mửa và chạy thoát ra khỏi nơi ghi dấu tội ác. Giữa đám đồng lợn một ngàn người thận trọng từng bước chân đứa bé gái độ 8 tuổi dẫn đường ông lão mù xuống mé đường chờ đò qua sông. Quốc kỳ VN càng thảm màu vàng tinh nghĩa quân dân và sáng rực màu đỏ bất khuất.

Ngày 4-7, cây cầu Ngãm chưa bắc xong. Chúng tôi tìm cách sang bến kia để phải chứng kiến cảnh một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi ở đầu ống cổng gục mặt, hai tay nắm chặt hai chân người thanh niên chết nằm ngửa, đầu và mình che khuất trong đường cổng. Ông cổng làm bằng tôle tròn đường kính gần một thước, dẫn từ mé đường này thông sang bến kia. Khoảng hơn 10 người chết sinh dọc trong đường hầm này. Ông cụ thuật lại câu chuyện 60 ngày trước, khi đoàn xe vừa đến đây, cầu Trường Phước (tức Cầu Dài) đã bị bắn sập. «Giải Phóng» từ hải mè đường bắn B-40 và các loại súng liên thanh tới tấp. Đứa cháu gái bị thương chui

vào ống cổng cùng mười mấy người khác để lẩn tránh. Ông lão chưa bị đạn kéo đòn chém nhỏ theo nững người trai trẻ chạy trốn vào làng. Một số đã bị bắn chết với hai đứa cháu nội. Ông bị bắt giữ, ông quả quyết số người chết trong lô cổng này không phải vivết thương, đói khát. Mấy phút sau cuộc phục kích, một viên chỉ huy nói giọng Quảng Trị đã ra lệnh cho một tên lính mang AK bắn xuyên đám người từ bến này sang bến kia. Ông đã nghẹo tiếng la khóc van xin vài tiếng rú giè rợn cuối cùng của những người này. Ông đang nhớ người chung quanh kéo bót xác chết để chui vào tìm thấy ma đứa cháu gái.

Trên mặt đường dẫn lên đồi cuối cùng đổ xuống thành phố còn một đoàn xe khác. Nhưng không ai được phép lên, vì vị trí nằm lô trên đỉnh đồi ngay trong tầm bắn trực xạ hữu hiệu của lính quân từ hướng La Vang.

Tuy nhiên, một người lính già bỏ qua từng gầm xe, nhặt từng đốt xương bỏ vào nón sắt. Ông ta có vợ và 3 đứa con chết dưới gầm xe. May mắn ông ta còn nhớ số xe. Ông nói ông đã tìm được hai chiếc đầu của con nhưng đầu người vợ thì bị bánh xe cán nát. Vợ ông lúc chết mang thai. Những bộ xương sườn đã tiêu hết thịt như một khung thạch cao.

Buổi chiều ma quái xuống thật chậm. Thời gian được tính bằng từng loạt đạn pháo kích của Bắc quân.

Giữa tiếng đạn đi và đến cận kề các diềm nồ buốc óc, người lính Nuý Dù thãnh thản tắm dưới hố bom B52. Người lính thật trẻ, thò chiếc đầu lên khỏi vũng nước đục, miệng ngậm điều thíc nói với chúng tôi đang cố gom mình lại thật nhỏ bên chiếc hầm cá nhân. Tiếng anh ta lạc vào tiếng đạn: «Nhà báo nhảy xuống tắm cái đi. Ở lại chơi rồi đi với tôi vào Quảng Trị».

Một đầu đạn khác rú ngang. Tiếng nổ xuất phát thật gần. Tôi hơi hốt hoảng vì không mang theo nón sút. Cú thuat sát đầu xuống nền đất sét, tôi nghĩ già có chết thi phải chết sau khi lọt vào thành phố Qu. Trí-

NGY THANH

5-7



TRUYỆN NGẮN HAI KỲ ĐĂNG TRỌN

Người tù binh trẻ

của MƯỜNG MÁN

— Sao cô chọn nghề này?

— Tôi thích phiêu lưu.

— Tôi không tin.

Người nữ phóng viên trổ mắt nhìn Tạo, tia nhìn tròn một nét ngạc nhiên. Tạo bật cười lớn:

— Cô sợ chết không?

— Không. Người nữ phóng viên nước ngoài khẽ lắc đầu.

— Liệu nhỉ.

Người nữ phóng viên chớp mắt gặng quả quyết:

— Tôi không sợ thật mà.

— Cô thấy đất nước tôi thế nào?

— Ồ, đẹp làm thơ mộng lắm.

Tạo khoát tay chỉ vòm trời mù mịt lửa khói trước mặt:

— Thơ mộng vậy đó hả?

— Không, tôi muốn nói những nơi tôi đã có dịp đi qua, những nơi không hay chưa là mặt trận.

— Ví dụ?

— Sài Gòn chẳng hạn.

— Cô lầm rồi, Sài gòn đâu có đẹp, có thơ mộng.
— Sao lại không?
— Chính cảnh tượng trước mắt cô đang nhìn thấy mới đẹp mới thơ mộng.

—Ồ?

— Cô chịu khó tưởng tượng một chút. Dưới không gian mờ mịt thế kia hai người mấy năm trước tôi đã chào đời, nay lớn lên vẫn không gian đó, lửa khói đó, nghĩa là vẫn trong cái không khí đó ngạt ửng chiến tranh này tôi vẫn can đảm sống; nếu không nhờ cái chất mồm miệng truyền kiếp của tổ tiên tôi lưu truyền trong huyết thống thì sức mấy tôi còn chịu đựng nỗi — do đó, có đừng ngạc nhiên khi nghe tôi báo cảnh tượng trước mắt bây giờ thật đẹp, đẹp thơ mộng và đẹp dã man.

— Đẹp dã man?

— Vâng, dã man vẫn có vẻ đẹp của nó chứ.
— Ông nói chuyện nghe lạ lùng.

— Có gì lạ đâu? Thượng đế sinh ra cái gì cũng nice cho nó một vẻ đẹp hết, kể cả tội ác...

Người nữ phóng viên tròn xoe mắt, đưa tay ngắt một cọng cỏ và nát lộ vẻ bối rối kinh ngạc. Tạo chọc nhận ra mình đã nói hơi nhiều, có lẽ nhìn đang điệu say mê của anh người đối diện ngạc nhiên khung cũng nên. Tạo chiêm ngưỡng vẻ ngạc nhiên ngạc của người nữ phóng viên nước ngoài với một chút thích thú. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc, nhìn những chấm tàn nhang nau sậm ở dưới con mắt bên phải của cô ta cười khẩy:

— Cô ngỡ tôi lên cơn khùng à?

Người nữ phóng viên se sẽ nhún vai cười, nụ cười hàm ý xin lỗi:

— Ô không, ông nói chuyện hay lắm, tôi chưa từng được tiếp xúc với một thanh niên cởi mở và naiệt thành như ông.

— A, tôi mà nhiệt thành? Tôi cởi mở gì đâu?
— Cái luồng ông là con sóc con.

— Cô ngạo tôi?

Người nữ phóng viên cười rộ:

— Tôi muốn nói ông nghĩ nhanh nói nhanh như sóc nhảy sóc chạy, chắc ông trốn giỏi lắm.

— Ông nói hơi đúng đấy, thườn nhỏ tôi tra trổn học, vào quân đội, tôi ua bỗn đơn vị đi lang thang.
— Còn trước địch quân?

— Đó có đấy?

Người nữ phóng viên nước ngoài cười mỉm:

— Chịu.

Tạo búng mầu tàn thuốc văng ra xa:

— Trước địch quân dĩ nhiên tôi lên đạn trong nòng súng.

— Ông có bắn họ không?

— Bắn chứ, với điều kiện họ cũng bắn một lúc với tôi.

— Làm sao biết là họ cũng bắn một lựot với mình được? Họ chỉ cần nô súng trước ông một giây ông có thể mất mạng.

— Ấy, tôi cũng nghĩ như cô vậy, nếu tôi nô trước họ một giây tôi cũng có thể giết họ nên tôi không muốn. Tôi chỉ muốn hai bên cùng nô một lựot và, đạn không trúng ai cả.

— Nếu ai cũng nghĩ như ông thì làm sao thắng địch quân được?

— Cô nói đúng lắm, chỉ mình tôi nghĩ vậy thôi.

— Thế ông đã đổi mặt bọn địch lần nào chưa?

— Chưa.

— Tôi mong ông chẳng bao giờ gặp họ cả, Rất một tên địch chạm chập nhất ông cũng có thể chết như chơi.

— Tôi cũng mong thế, nói rõ hơn tôi mong tôi hòa bình, không còn ai bắn ai hết.

Người nữ phóng viên cùi đầu chăm chú nhìn hai mũi giày Tạo, trầm giọng:

— Tôi nghĩ đó cũng là ước muôn của nhiều người, kè cả tôi : kè ngoại cuộc, đầu sao tôi cũng có một người thân yêu bỏ xương thịt lại trên miếng đất hung bạo này.

Tạo bối rối trước vẻ buồn bã bất chợt của người đối diện, anh nghĩ nên nói một câu chia buồn nào đó.

— Xin chia buồn cùng cô, té ra cô có một người thân sang chiến đấu và mất ở đây?

— Vâng, anh ấy là hôn phu của tôi, máy bay anh bị bắn rơi xuống vùng này tháng mười một năm ngoái.

— Ngay ở vùng này? Khe Sanh?

— Vâng, Khe Sanh, bởi vậy đang ở Saigon nghe Khe Sanh, tôi nhất định xin đi cho bằng được.

— Tôi hiểu nỗi buồn của cô lắm.

— Cảm ơn ông.

Tạo im lặng. Người nữ phóng viên im lặng, cùi xuống, nắng óng ánh những sợi tóc hoe vàng bay bay trong gió. Tạo hình dung trong đầu một mối tình lỡ dở; chàng đi viễn chinh, nàng ở nhà trông đợi, chàng chết mất xác ở quê người, nàng học nghề phóng viên để có dịp được đi xa có dịp đến thăm nơi chốn chàng đã vui thay, mặc dù nàng biết nơi nàng sẽ đến là một miền đất hung bạo (?) Như thế thì ích gì cơ chứ? Tại sao không kiếm một người tình khác, lấy chồng để con cho xong? Một đứa con gái của một xứ tư bản, diêm dúa là cái ăn cai mặc, giàu có từ cây kim tới chiếc phi thuyền sao lại có được ý tưởng «dấn thân» kỳ lạ vậy được? Tạo nhìn người nữ phóng viên nước ngoài không còn với đôi mắt trêu cợt lú cùi đầu. Anh mắt anh dịu xuống bồi hồi thương cảm và thông cảm. Anh đứng lên nhở nhẹ;

— Xin lỗi, tôi đã vô tình gọi dậy mối buồn của cô.

— Không, ông không có lỗi gì cả. Được nói với ông cái lý do thầm kín tôi đến đây, tôi thấy dễ chịu và nhẹ lòng lắm.

Tạo đốt điếu thuốc cổ trần áp niêm xúc động và cờ vừa chồm dậy trong anh.

Hai người bước trên lối đi hẹp len lỏi giữa những vong kẽm gai tăng thấp. Đi qua bãi đậu xe ngỗng ngang những phuy dầu xăng nhớt và két đạn chất đồng. Rải rác bốn phía: những căn hầm phòng thủ trơ lì dưới mầu nắng vàng nhạt. Linh tráng ôm xách lui tới lặng lẽ cầm nón. Sân bay phía trái ổn định tiếng máy bay rộn ràng lèn xuống.

Hơi lạnh phảng phất trong gió. Thời tiết đang độ xuân già, chịu ảnh hưởng của khí núi và hơi nước độc bốc lên từ những suối lạch ẩn kín đâu đó dưới chân rừng nên không khí hồn như thường xuyên lạnh dù vẫn có nắng. Về đêm, trời biến giới kín đặc mù sương, áo field-jacket kéo cao ở chưa đủ, phải cản thêm ít nhất hai cái mền quấn. Nằm trên giường bố nghe cây lá vị vu reo gió bên ngoài cứ ngỡ ngang ở giữa mùa đông bất tận, lạnh buốt khô da nhưng không hề nghe tiếng mưa.

Người nữ phóng viên cao hơn Tạo một cái đầu, hai chiếc bóng so le trải dưới bước chân, mặt đất đỏ khô xốp âm mịn mủn bột. Người nữ phóng viên đi bên Tạo thỉnh thoảng Tạo lan man nghĩ tới chuyến vượt biên sắp tới. Sáng nay, Tạo được lệnh hướng dẫn một phái đoàn báo chí gồm năm người: 4 nam và một nữ tới thăm một căn cứ hỏa lực nằm sâu trên miền đất bên kia biên giới. Năm phóng viên đều là người nước ngoài. Chuyển đi được lo liệu trước từ chiến hôm qua, đèn sáng nay vẫn chưa đi được vì điều kiện thời tiết và tình hình an ninh quanh căn cứ hỏa lực no được mô tả là chưa khả quan lắm bởi áp lực pháo của địch. Đang giữa thời gian chờ đợi, Tạo dàn người nữ phóng viên đi loanh quanh vừa để giết thời giờ vừa để thỏa mãn vài tò mò do nghề nghiệp của cô ta đòi hỏi. Với tư cách sĩ quan báo chí của một sư đoàn bộ binh, Tạo có nhiệm vụ dẫn bọn phóng viên tới những nơi họ muốn tới, những nơi trong lãnh thổ trách nhiệm của sư đoàn anh. Anh không có quyền phát biểu điều gì về quân sự ngoài nhiệm vụ duy nhất: Làm kẻ trung gian giữa những người đại diện các cơ quan ngôn luận và các ông đơn vị trưởng những nơi anh dẫn bọn họ tới.

Tạo dựng lại trước đám người bu quanh chiếc xe Dodge đậu sát lối đi. Chiếc Dodge biến thành 1 quán hàng loại bỏ túi với tấm giấy carton xé ra từ thùng đồ hộp Mỹ ghi mấy chữ: « Câu lạc bộ lưu động ». Tạo đưa tay chỉ tấm giấy giải thích cho người nữ phóng viên biết: cái câu lạc bộ đó hoạt động như thế nào. Đại khái anh nói vì bộ chỉ huy tiền phương Sư đoàn vừa rời từ Đông Hà tới dồn trú ở ngọn đồi này hơn tuần nay nên chưa có chỗ để mở câu lạc bộ, đành dùng tạm cái xe Dodge. Nghe xong, người nữ phóng viên thích chí cười rộ, đưa may ảnh lên chớp hai cái gì đó. Tạo mời cô ta một lon coca.

— Nước tôi vẫn minh nhớ chiến tranh, trước kia dân tôi nài lá trên rừng về nấu uống, không có loại nước đóng hộp này.

Người nữ phóng viên Iắc đầu tỏ dấu ái ngại:

— Ông nói nghe cay đắng quá, nhưng tôi kinh trọng sự cay đắng của ông.

Hai xạ thủ phi hành chúc mũi đại liên bắn tung loạt dài, tiếng nổ sát tai làm nón nao cả ruột. Tạo hơi cúi người tựa ngực vào đầu gối dòn xuống phía dưới. Từng đám cháy loang dọc rạch nước trong tựa dài màu đỏ loang lổ cạnh một đường chỉ xanh. Mặt đất ủ dột cây cối, lỗ chõi dấu đạn, khói quần quại trên những gò đồng sút mè lở

loết: những gò đồng mắc bệnh phung hủi ở thời kỳ trầm trọng nhất, hết thuốc chữa. Mặt trận như cái chèo nước sôi nung tại nghìn độ từ tuần trước. Mở màn bằng trực thăng đỗ bộ binh lính chủ lực phe bên này xuống lanh địa kháng chiến của phe bên kia. Bom lửa rút xuống: người cháy, cây cháy núi cháy đồi cháy, Đạn pháo bắn lời; người tan, cây tan, đồi tan, núi tan. Xung kích, cố thủ: người rèn cây rèn đồi la núi thép..

Cứ thế và tiếp tục. Cứ thế bao lâu rồi? Bao nhiêu mặt trận đã mở ra? Mặt trận nội địa, Mặt trận ngoại biên. Cao điểm xuân thu đông hè, bốn mùa rút quân lui, dồn quân tới. Chiến thuật biến người, cường tạp, cường pháo, đột kích, phục kích, công đồng dã chiến, tiền pháo hậu xung v.v... và vân vân, Bao nhiêu danh từ được chế ra để mô tả cho chính xác? Bao nhiêu vòng hoa chào mừng chiến thắng của cả hai phe? Bao nhiêu? Chỉ có những cái chết là âm thầm hiu quạnh; mùi chết hai phe đều giống nhau. Mặt trận trải dài lê thê. Mặt trận ngậm than phu lửa, luộc chin, chặt khú, bắn vụn... những xác người.

Trực thăng bắt thầm chui vút qua bụng tầng mây trắng xóa, hơi lạnh ùa tạt qua mặt như tẩm lụa mỏng vây ngợp thoáng ngắn dùi dàng; thân tàn chao nhè, tụt xuống thấp hơn, cánh quạt quay phanh phách quấn giờ. Người nữ phóng viên nước ngoài dấu mặt trong hai bàn tay. Bốn tên phóng viên dàn ông gắn ống kính dài vào máy cùi xuống «quay» và «chớp» lia lịa. Tiếng rè rè phát từ máy quay phim mắt hút rã rời trong tiếng động cơ máy bay và tiếng nổ bên dưới. Tạo thêm một tách cà phê thật nóng và đậm đặc.

Người nữ phóng viên ngang mặt nói câu gì đó không nghe rõ, Tạo nimb cười khoát tay chỉ mặt đất nóng bỏng phía dưới. Người nữ phóng viên chăm chàm lạc đầu không biết cô ta đang nghĩ gì? Tạo muôn héto cho cô ta nghe: «Nhìn đi, nhìn thật kỹ đi, nơi này người thân yêu của cô đã lòng lòn khốn cùng trong lòng chiếc máy bay của anh ta vì những viên đạn bắn từ dưới đất lén của những người anh em tôi, những thằng da vàng bên kia chiến tuyến. Nhìn kỹ đi, mai mốt về kề lại cho cha, cho mẹ, cho anh chị em, thân bằng quyến thuộc, chú bác nội ngoại cô nghe đất nước tôi đẹp và thơ mộng thế nào».

Không gian không có biên giới Tạo dòn xuống, dòn xuống, không thấy gì nữa cả. Khói lửa xây thành. Đang ở giữa không gian, bay trên một miền đất xa lạ, Tạo chẳng ngửi thấy hương vị nào lạ hết. Không gian đất trời cay cỏ thiên nhiên muôn thuở đâu cũng giống nhau, chỉ có lòng người mới khác thôi.

Quảng hai vòng trên mục tiêu, trực thăng đáp xuống. Bãi đáp rộng cỡ ba chiếc chiếu.

Tạo phóng xuống đất nhanh nhẹn ẩn sau một gập đa lớn khoát tay cho toàn phóng viên chạy về phía mình.

(CÒN NỮA)



PHIỀU

TÊ ĐÊ

Nàng bảo chàng :

— Tiếc rằng tôi không còn nước mắt dù là một giọt như con búp bê kia để anh chụp ! Tôi nghĩ rằng kiều lắc tóc chắc không hợp với tôi lúc này. Có lẽ tôi thích kiều mặt khuất trong bóng tối hơn.

Chàng mỉm cười nói điều :

— Phải nói là trong bóng mát của tóc mới đúng !

Tuy nàng giữ nét mặt bình thản, nhưng qua lời nói của nàng, chàng đoán nàng có chuyện buồn. Chụp hình xong, nàng đe nghị :

— Thôi bây giờ mình ăn nhé ?

Chàng gật đầu và đe máy hình lên giường của nàng. Chàng có cảm giác như chính chàng được nằm trên những chiếc lều đó cạnh nàng. Chàng nhìn chiếc bánh sinh nhật trên có những ngọn nến mini đủ màu và hỏi nàng :

— Năm nay Hằng mấy nến rồi ?

— 24 nến !

— Để tôi thắp nến cho Hằng nhé ?

Nàng gật đầu. Chàng lấy bật lửa thắp nến. Những ngọn nến lung linh vui. Hằng thời nến tắt. Nhiều sợi khói mờ漫.

— Chúc Hằng «bò» mãi !

Hằng cảm động chớp mi. Nàng đặt một đĩa hát nhạc bán cổ điển êm dịu. Cầm phòng ấm với nhạc và ánh sáng của chiếc đèn có chụp ở góc.

Chàng bảo Hằng :

— Làm ngược đời cho vui ! Lẽ ra mình phải ăn bánh cuối cùng. Happy ending ma !

— Hằng cũng nghĩ thế ! Minh ăn cái ngọt ngào trước thì chắc hơn !

Chàng thấy khoảng cách giữa chàng và nàng thu ngắn khi nàng xung tên với nàng.

Chàng bảo nàng :

— Chưa bao giờ được ăn một cái sinh nhật bất ngờ và thích thú như thế này.

Hằng chỉ mỉm cười. Chàng tìm chuyện đe nói với nàng :

— Phòng của Hằng có một hai bức tranh thi tuyệt !

— Hằng thích trống tròn như vậy.

— Tôi nghĩ rồi Hằng sẽ đổi ý kiến.

— Anh có biết vẽ không ?

Chàng gật đầu :

— Tôi sẽ vẽ cho Hằng một bức tranh sơn. Hằng thích vẽ chân dung, tĩnh vật hay...?

— Hằng không thích tĩnh vật, cũng như chân dung. Hằng cũng chính là một thứ tĩnh vật rồi.

Mặt Hằng thoảng buồn. Chàng nói :

— Dù một tĩnh vật có ánh sáng cũng sẽ linh động.

Hằng nghĩ thầm: không hiểu chàng có thể là một thứ ánh sáng làm luồng linh động không. Như Tuấn đã là một thứ ánh sáng của nàng.

— Thế anh có thích vẽ chân dung không ?

— Không. Vì không thể ghi được cái linh động chỉ thấy được trong tích tắc của một khuôn mặt. Nhưng tôi sẽ vẽ cho Hằng một bức đặc biệt, không hai loại này.

Chợt đèn trong phòng tắt. Hằng than :

— Lại bị cúp điện rồi !

Chàng và nàng ở trong bóng tối hoàn toàn. Chàng lấy một cây nến nhỏ cắm ở cái bánh thấp lên.

— Để Hằng lấy cây nến to hơn cho sáng !

Nàng lấy cây nến đồ trong ngăn kéo. Chàng mỉm cười bảo nàng :

— Có phải cây nến này được gói trong giấy hoa cỏ nơ đỏ phải không Hằng ?

Hằng ngạc nhiên :

— Sao anh đoán hay vậy ?

Chàng mỉm cười không trả lời. Nàng đưa đầu cây nến đỏ vào cây nến nhỏ. Ngọn lửa bắt sang chiếc bắc. Căn phòng sáng ấm. Bóng của hai người lung linh dính lấy nhau. Mặt Hằng thoảng bối rối :

— Có phải anh gửi cho Hằng cây nến đó ?

Chàng gật đầu.

— Và như vậy anh cho Hằng cả hòn và con búp bê nữa ? Thế mà Hằng tưởng một cô bé gửi cho Hằng.

— Cô bé đó là em gái tôi !

Hằng cố giữ giọng nói và điệu bộ tự nhiên để phả cái tình trạng bối rối của nàng. Nàng tự trách ao coi chuyện đó là một chuyện đùa vui hơn là sự bắt đầu của một cuộc tình.

— Tại sao anh biết Hằng ở đây ?

Chàng cũng nói với một giọng vui để tránh tình trạng như nàng.

— Chuyện khá ly kỳ. Một chiều ngồi ở Pagode uống cà phê thấy Hằng mặc pull đen, đeo kính đen đi qua vườn hoa, lại thấy Hằng nhặt cái gì ở đó, và mỉm cười như thế. Tôi thích màu đen của Hằng và một hôm theo Hằng đến tận nơi Hằng ở và....À, mà Hằng nhặt cái gì thế.

Hằng mỉm cười. Chàng thấy rõ ánh nến nhảy vui trong mắt nàng.

— Nói ra kỵ lắm.. Hằng lấy cái cho nó đấy !

Hằng chỉ con Lucky đang nằm ngủ ở góc phòng.

— Tôi thích cái WC trên cái mồi khô Hằng chứ. Chàng cười :

— Thế mà tôi cứ tưởng tượng chắc Hằng phải làm một cái gì bí mật làm.

Hằng cầm một điếu Kent rồi đưa bao thuốc cho chàng :

— Hằng thích anh hút Kent xem thế nào ;

Chàng làm theo nàng và không hiểu gì.

— Trông anh hút Kent được lắm !

— Ít ra thì cũng là thuốc của Hằng.

— Không phải thế đâu !

Hằng mỉm cười vẻ bí mật. Hằng ngầm chàng hít Kent với một sự thích thú. Thực ra thì nàng muốn tìm lại hình ảnh Tuấn qua người thanh niên dễ mến mà nàng gặp trong một trường hợp đặc biệt. Chàng hoàn toàn không hiểu tại sao nàng mỉm cười một cách thích thú.

Chợt nhớ ra một điều gì, Hằng hỏi chàng :

— Còn người thiếu nữ nhảy với anh đêm đó là ai ?

Chàng đáp gọn :

— Một người bạn học cùng trường !

Thực ra thì thiếu nữ đó chính là Diễm, người bạn gái cùng học Văn Khoa yêu chàng. Nhưng chàng thích mẫu người như Hằng. Diễm còn quá nhiều ràng buộc gia đình. Chàng thích những gì buộc tung tự do. Đêm chàng nhảy với Hằng để Diễm biết về quyết định của mình. Chàng nghĩ Diễm sẽ khóc. Nhưng nếu chàng cứ tiếp tục cuộc tình chắc chắn sẽ không đưa tới đâu mà còn làm buồn Diễm hơn. Có một cái gì làm chàng yêu Hằng ngay.

Từ màu đen của chiếc áo pull, nét mặt trầm buồn, tới dáng hút thuốc đều hút chàng. Chàng yêu cái chất mệt mỏi, chán chường của Hằng. Chàng chắc nàng phải qua một cuộc tình nhưng chàng không muốn hỏi nàng điều đó. Chàng bất cần.

— Anh học ở đâu ?

Hằng hỏi chàng.

— Văn Khoa.

— Liệu anh có phải đi lính không ?

— May ra thì được học tiếp cao học.

— Như vậy thì đảng nào anh cũng phải đi ?

Chàng gật đầu, Mắt Hằng trầm hẵn lại.

Cuối cùng chàng và Hằng uống cà phê trước khi chàng rời phòng nàng. Chàng hẹn nàng sẽ mang hình đến cho nàng.

Sáng Chủ Nhật, Hằng chờ chàng. Chàng đã đến, sớm hơn giờ hẹn với những tấm hình màu và một vài tấm đèn trang phòng lớn khuôn mặt của Hằng.

Hằng bày những tấm hình lên giường và ngâm không chán. Nàng bảo :

— Chưa bao giờ nàng có những tấm hình tuyệt như vậy !

Chàng bảo :

— Hôm nào Hằng ra một bãi cỏ. Một bãi cát hoang còn đẹp hơn nữa.

— Được, để hôm vào rảnh, anh đưa Hằng đi chụp.

Chàng đề nghị :

— Tôi đang tinh di chơi Hòn Gió nếu Hằng đi được thì nhất.

Để Hằng chấp nhận, chàng nói thêm :

— Cơ cả em gái tôi đi nữa.

Hằng hơi lưỡng lự:

— Để Hằng xem, Hằng phải xin nghỉ mới đi được. Hằng cũng chán ở thành phố lắm rồi.

— Hằng có phải xin phép ai không ?

— Không, Hằng sống một mình.

— Thế thì nhất.

Chàng chờ phản ứng của nàng :

— Được học thi ở phòng Hằng chắc vào lầm.

— Thị anh cứ đến đây mà học.

— Anh sợ phiền Hằng !

Chàng đã xưng với nàng bằng «anh» để đổi giao đoạn, để phá khoảng cách.

— Không đâu.

Chàng không ngờ Hằng rất tây phương như vậy. Không kiêu cách, không đe dặt. Chàng nghĩ tới Peter Fonda trong Easy Rider. Phải Easy mới gọi là sống. Diễm không Easy. Diễm đã chết trong chàng.

Hằng đốt một điếu thuốc hút nứa chưng rồi đưa cho chàng hút chung.

— Hôm nào anh vẽ cho Hằng một cái pull đặc biệt không ai có nhé!

— Anh sẽ vẽ cho Hằng ngay bây giờ.

— Anh vẽ bằng gì?

Chàng mỉm cười lấy điếu thuốc đang cháy đưa lên ra hiệu cho nàng.

— Hằng chịu không?

Nàng gật đầu.

Chàng bảo nàng ngồi trên giường. Nàng làm theo như một cô bé. Chàng luồn tay vào áo pull đen của nàng và bat đầu di động lùa vào chiếc pull đen của nàng. Chàng vẽ chữ Y. Nàng ngầm minh trong gương.

— Được đấy nhưng hơi tốc.

— Cần gì! mình sống cho mình mà.



Quảng Trị và Huyền Trần

(tiếp theo trang 9)

trong đời binh nghiệp của ông. Lần này ông đem dân vào định cư ở ba châu nói trên. Bình xong, ông trở về được 1 năm thì mất.

Đời Huyền Trần lấy Quảng Trị

Đầu thế kỷ thứ 14, vào đời Nhà Trần nước ta và Chiêm Thành có một thời gian giao hảo tốt đẹp.

Hằng nói :

— Nhất là nó chẳng giống ai thật!

Chàng qua một sàng chửu nhật thật hòa bình với Hằng. Chỉ trong phòng Hằng chàng mới thấy một thứ hòa bình thực sự...

Cuối cùng Hằng đã đi với chàng ra Hòn Gió mà không cần phải có sự hiện diện của em gái chàng. Chàng và nàng sống những ngày tự do nhất giữa những hàng phi lao, gió, cát, mặt trời, biển.

Họ yêu nhau. Có thể là như thế. Và như vậy một cuộc tình bắt đầu vì những nắm cát lấy trong công viên cho một con chó con. Câu chuyện giản dị như thế. Những nắm cát cho chó là và một màu áo pull đen của một người đàn bà lướt qua trong mắt của một người đàn ông.



Sử chép năm Hưng Long thứ 9, tức năm 1301, nước Chiêm Thành có gửi một phái bộ ngoại giao sang nước ta để thắt chặt tình giao hảo giữa hai nước. Vua Trần Nhân Tông khi ấy đã truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông, ra tu hành ở chùa Yên Tử. Trần Thượng Hoàng (tức Nhân Tông) muốn đi du lịch nên nhận lời mời của phái bộ Chiêm Thành, theo phái bộ về Chiêm Quốc.

Thượng Hoàng được vua Chiêm là Chế Mân kính trọng và hậu đãi, ở lại chơi Chiêm Quốc tới 9 tháng mới trở về. Thượng Hoàng trước khi về hứa gả công chúa cho Chế Mân.

Chế Mân sai bày tỏ là Chế Bồ Đài cùng phái đoàn cầu hôn hơn 100 người, đem vàng bạc, hương quí, vật lạ, tới Thăng Long làm lễ cầu hôn. Vua tôi nhà Trần bàn luận phân vân về việc này. Chế Mân cầu hôn tới 5 năm và xin dâng đất hai châu Ô, Lý làm sinh lễ. Đến năm 1306, vua Trần Anh Tông mới bỗng lòng gả em gái là Huyền Trần Công Chúa cho Chế Mân để đổi lấy đất hai châu Ô, Lý.

Theo quyển sử Việt Nam của Trương Vĩnh Ký thì vua Trần Anh Tông lúc đó có tiếng là «đẹp như thần tiên». Các sứ thần Trung Hoa và lân quốc thường tới nước ta để xem có thật Vua ta đẹp như «thần tiên» hay không. Qua nhan sắc Vua anh, ta có thể đoán biết được rằng nhan sắc Công chúa Em chắc chắn cũng phải kiều diễm lắm.

Tuy Chế Mân đã có vợ nhưng Huyền Trần công chúa khi về Chiêm Thành được phong làm Hoàng Hậu và được Chế Mân rất sủng ái.

Hai châu Ô, Lý là nơi nào?

Năm 1307, Trần Anh Tông tiếp nhận hai châu Ô, Lý và đổi tên là châu Thuận, châu Hóa. Vua sai quan Hành Khiền là Đoàn Nhữ Hải — ông này hiện có tên ở một con đường thuộc khu Khánh Hội — đến đó hiểu dụ dân chúng, chọn người giỏi cho làm quan, cấp ruộng đất cây cối và tha thuế cho ba năm để lấy lòng dân.

Theo Khâm Định Việt Sử, châu Thuận gồm các huyện Đăng Cương, tức Thuận Xương, thuộc phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Hải Lăng (Qu. Trị), và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên. Châu Hóa là các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Thừa Thiên và các huyện Diên Phước, Hòa Vang thuộc tỉnh Quảng Nam. Ở ranh giới 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên có sông Ô Lâu, ta gọi là Ô Lâu, là di tích của Chân Ô vậy, tuy nhiên, nhà khảo cổ nổi danh G. Maspéro đưa ra giả thuyết Châu Ô, tức Châu Thuận, là tỉnh Quảng Trị nhưng Châu Lý, tức Châu Hóa, chỉ tại chân dãy Hải Vân phía Thừa Thiên là hết, địa giới Châu Lý này không thể vượt dãy Hải Vân mà sang tới đất Quảng Nam.

Qua những tài liệu lịch sử, ta thấy dân tộc ta vào thời Quảng Bình và một phần đất của Quảng Trị từ thế kỷ II đổi nhà Lý. Đến thế kỷ sau, tức thế kỷ 14, năm 1306, vua Nhà Trần mới gả Huyền Trần Công Chúa cho Vua Chiêm đổi lấy đất Quảng Trị và Thừa Thiên. Và như vậy là người Việt đã có được 900 năm trên mảnh đất nghèo, khô khan nhiều núi đá cồn cát đồi hilly và bờ biển u buồn đó.

Ái Tử và nhà Nguyễn

Tuy nước ta chiếm 2 châu Ô, Lý và đổi thành Thuận Hóa từ năm 1307, phải qua hơn 200 năm sau, ta mới chứng ta thực sự đem nhau vào sinh sống ở mảnh đất này, mở đường cho cuộc Nam Tiến đi thẳng một mạch tới hết đất là Hà Tiên, Cà Mau.

Năm Mậu Ngọ 1558, Chúa Nguyễn Hoàng tránh qua Chiêm Trịnh, được cử vào trấn đất Thuận Hoá. Chiêm bắt đầu lập dinh ở làng Ái Tử thuộc phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bây giờ. Khi Chúa Nguyễn lùn dồn vào Nam, dinh Ái Tử được gọi là Cựu Định hoặc Cựu Phủ. Ái Tử cũng là nơi SĐ3BB đóng quân và quân BV đánh bằng trọng pháo dữ dội nhất trong những ngày đầu của cuộc tấn công. Tướng Vũ Văn Lai, già Tư Lệnh SĐ3BB, đã phải bỏ Ái Tử để về Quảng Trị.

Ái Tử, thuộc Triệu Phong, Quảng Trị, là đất dựng nghiệp của nhà Nguyễn vậy. Sau khi đóng dinh lần đầu ở Ái Tử năm 1558, tới năm 1570, Chúa Nguyễn Hoàng rời dinh về làng Trà Bát, ở phía Nam Ái Tử, cũng thuộc phủ Triệu Phong.

Tới năm 1626, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên mới rời dinh về làng Phúc Yên, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Tới năm 1637, Chúa Nguyễn Phúc Trân thương gọi là Chúa Ngãi, mới rời dinh về làng Phú Xuân, huyện Hương Trà, Thừa Thiên, tức là cố đô Huế ngày nay. Sử chép Huế là tiếng Hán đọc trại M. Vì Thừa Thiên vốn là Châu Hóa.

Sản phẩm đặc biệt của Quảng Trị được dân gian ngợi :

Óc gạo Thạch Hãn
Mặt rủ Bát Phường
Măng cày Huyện Do
Gà mì chợ Huyện
Thơm rượu Hà Trung



HOÀ VỌNG

Rồi ngày chìm xuống
Tôi ngẩn đầu lên
Lòng nghe như nuồng
Đồi núi chênh vênh

Nhung tôi ước vọng
Nắng ấm mai này
Quên đời cay đắng
Đè cõi ngủ say

Quên đi non nớt
Quên hết cung đình
Khi tôi thức giấc
Không còn chiến tranh

Thì quá vu vơ
Điếc mình ước mơ
Hồn nghe xiêu маш
Gió cuốn bụi mờ
Ưu sầu chờ nắng
Giông tố lợa thuyền
Bé chiều trống vắng
Làm sao ngủ yên.

HỮU PHƯƠNG

Mùa ruốc Cửa Tùng
Mắm nêm cho Sãi.

Sông Thạch Hãn chảy từ Trường Sơn ra. Không biết ngày xưa người Chiêm Thành gọi nó bằng tên gì. Các cụ ta thấy nó giống như mồ hôi ứa núi đá chảy ra nên gọi là Thạch Hãn. Ốc gạo ở sông này nổi tiếng là ngọt nhưng chắc chắn không thể có nhiều như ốc gạo như sông Cửu Long. Gà mì là một giống chim rừng đặc biệt chỉ ở Q. Gia Lai. Người ta nói khi bẫy được chim Gà mì, phải khéo kín mắt nó lại, bỏ nó trong xó tối, ngày ngày đút cơm cho nó ăn, nuôi nó như thế chừng 10 ngày làm thịt hầm với măng ở huyện Do thi ăn ngọt đến chết.



1—Muốn biết rõ hơn về đoạn lịch sử này, mời bạn đọc tiểu thuyết dã sử MUỐI HAI SỨ của Ủ NGỌC ĐÌNH đang đăng trên nhật báo SÓNG THẦN.

Tâm sự bạn đời

Ca lèn cho vui

Kính gửi : Ông Chu Tử, Chủ Biên tuần báo Đời.

Thưa Ông.

Là một giáo sư, lâu quá không được về gần «Bộ Giáo Dục» tôi mạn phép mượn ít hàng «ca lèn cho vui» một chút.

Ca rằng :

Sau bao năm xa gia đình, nè cho đỡ tổn kém cứ mỗi năm tôi đều làm đơn xin về với gia đình. Nhưng khổ một nỗi là gia đình tôi lại ở Saigon ! Ma Saigon thì «xa quá Saigon ơi».

Sài Gòn đã xa mà tôi lại «đi bộ» nên sau 5,6 năm mà tôi vẫn chẳng nhìn thấy tăm hơi Saigon đâu cả. Trong khi đó thi bạn bè tôi nó cứ «vù» về Sài Gòn mới lạ chứ. Tôi bèn hỏi chúng thì chúng cười mà rằng : «mì phải «mua vé» mà về chứ mì cứ đi bộ thì có cả chục năm mì cũng chẳng thấy Saigon đâu mà tưởng bở».

Kính chào Ông Chủ biên

G.S. «DICK»

Thơ cho những chiến sĩ

Saigon 04-07-72.

Kính Ông !

A thì ra vậy đấy. Vậy mà mình vẫn cứ tin ở cái chỗ đó nó sạch nhất nước. «Mua vé» thì mua, sợ gì. Người ta đi máy bay mà mình đi bộ thì quê chết !

— Hello, Tom ! Mua vé dùm tao được chưa mày ?

— Hello, Dek ! Vé hả ? a tao đã có đi mua nhưng chưa được.

— Ráng rửa ?

— Phòng vé cũ đã đóng cửa. Nhân viên bán vé cũ đã di tản chiến thuật rồi.

— Tiếc nỉ ! Chắc tại quý vị ấy ăn uống hờ han quá chờ gì ?

— Ủ thì cũng tại chúng, à quên, quý vị ấy ăn uống xếch xi một chầm phả chầm. Vói lại cũng tại ông xếp mới. Nghe nói ông định đóng cửa phòng vé này vĩnh viễn chứ không cần phải chờ cho tôi khi có lệnh mới đâu mày.

— Trời ! Thực không mày ?

— Thực chờ mày.

— Rửa thì quỷ hóa mà. Rửa chờ !

Lạy Chúa con là kẻ có tội. Xin Chúa ban cho ông xếp của con được đầy đủ «sức khỏe». Nhân tiện xin Chúa soi sáng cho «Tân Hội Đồng Cứu Xót hò sơ thuyền chuyền giáo sư» niên khóa này tránh được mọi tội lỗi, mọi nết hư tật xấu của thế gian đang hưởng nước Chúa trên Thiên Đường. Amen.

Tôi mong Ông sẽ cho đăng bài thơ này, ít nhiều tâm sự gởi cae chiến sĩ Dù, TQLC có quê hương Quảng Trị. Chúc Ông và Đời khỏe.

NGUYỄN TRÌNH
Box 251/Saigon

TRẢ LỜI : Chúng tôi sẽ đăng bài

Thư đỡ buồn

Đà Lạt, 29-06-1972

Kính gửi Ông Chu Tử,

Trong tuần lễ vừa rồi, Đà Lạt thiếu Sóng Thần nhiều quá. Chúng tôi chỉ được vón vẹn có 2 tờ, ngày nào không có S.T. thì chúng tôi cảm thấy bức bối vô cùng chỉ muốn chửi đồng máy câu cho đỡ tẻ. Theo tôi nghĩ thì tờ soạn chí nên làm thế nào duy trì cho tờ báo ngày nào cũng có mặt và đến được tay độc giả xem cho đỡ buồn.

Về việc chống đối ai hay cái gì thì xin bỏ vì có ra cái quái gì mà phải bận tâm, phảm ở đời hổn hển coi cái gì là trọng, coi ai là to thì họ tưởng họ ghe góm lâm, cứ coi như con số 0 là yên chyện. Tuần vừa rồi số Đời 130 mục Chuyện Đời thấy bỏ trống. Tiên tay tôi có điền vào đó mấy văn xin gởi Tiên sinh coi cho đỡ buồn.

TRẦN VĂN THẮNG

TRẢ LỜI : Bài thơ của Ông rất hay nhưng nếu đăng thi buồn lắm. Vì bài thơ đó chắc chắn sẽ bị đập.

LỄ NHIỆA LIÊM SĨ



黎 纪 禮 程



600 hạt thuốc nhỏ
trong 1 viên

Supercol

TENAMYD



Chống
CÂM CÚM và các chứng
XÔ MŨI * **NGHẸT MŨI**

bảo vệ quý vị suốt ngày và suốt đêm



600 HẠT THUỐC NHỎ SẼ TAN DÀN
TRONG NGÀY ĐỂ *tác dụng liên tục*
bảo vệ sức khỏe của quý vị