

Nason
DS 531
D642+

ĐỜI

139

ĐÔN QUÂN
ĐÔN DÂN



ĐỒI

SỐ 139 — NĂM THỨ BA — GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 7-7-72 ĐẾN 14-7-72

ĐẶC BIỆT: ĐỘN QUÂN ĐỘN DÂN

- ĐỘN QUÂN ĐI VỀ ĐÂU? : ngũ tút tút
- NHỮNG HOẠT CẢNH ĐỘN DÂN : người xí khue.
- ĐOÀN TRƯỞNG AN LỘC : phan nhặt nam.

CHÍNH TRỊ :

- VIỆT NAM VÀ CUỘC TRANH CỦ TỔNG THỐNG MỸ : lý đai nguyên.

VĂN NGHỆ :

- CẦU CHUYỀN KHÔNG TÊN : iết điều
- LỐP TRẺ HÀ NỘI : bùi văn binh.
- CUỘC HỘI KIẾN TRÊN ĐÒNG POTOMAC : caesr
- NỐI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG : cung tích biền.
- GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT : hoàng hải thủy.

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI ● SINH TỬ PHÙ ● TRANG THƠ ● ĐỜI MUÔN MẶT ● THỜI SỰ THẾ GIỚI ● THỜI SỰ TRONG NƯỚC ● ĐIỆN ẢNH ● NHIẾP ẢNH ● S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :
Bà TRẦN THỊ ANH MINH
Chủ trương biên tập

CHU TỦ

lòng sống 143—145 Cống Quỳnh S.G.
Đ.T. 22.323
(Phát hành mỗi sáng thứ SÁU)

Thượng nghị Viện, Saigon. Quảng Trị. Hoa thạnh Đồn-Ba Lê

Những biến cố trong tuần qua đánh dấu một khúc quanh lịch sử.

Tại Sài Gòn, Thượng nghị Viện thông qua dự luật Ủy Quyền cho Tổng Thống ban hành sắc luật trong sáu tháng về các lãnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, tài chính. Có 26 nghị sĩ biểu quyết chấp thuận trong số 27 nghị sĩ hiện diện, cuộc biểu quyết xảy ra vào 11 giờ đêm, sau khi ông chủ tịch Thượng Viện đã bỏ ra về cùng các nghị sĩ đối lập.

Với đạo luật ủy quyền được Tổng Thống ban hành ngày hôm sau, 28-6, từ nay tới hết năm 1972, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ có đủ quyền hạn rộng rãi để đưa ra những biện pháp cấp thời đối phó với tình hình đất nước. Những biện pháp đó có thể liên quan đến các lãnh vực thuế khóa, động viên, cũng như các vấn đề chiến tranh và hòa đàm.

Trong lúc đó thì các đoàn quân tinh nhuệ nhất của chúng ta khởi sự cuộc phản công tại Quảng Trị. Quân Dù và Thủy Quân Lực Chiến mở 2 gọng kìm ở phía Đông và phía Tây hai bên quốc lộ số một tiến về phía Bắc. Dù đi đường ven núi, TQLC đi đường ven biển. Chính tổng thống Thiệu đã xác định mục tiêu cuộc phản công là tiêu diệt địch chớ không phải là chiếm đất. Cuộc phản công Quảng Trị này được cả thế giới chăm chú theo dõi, sẽ quyết định phần thắng bại trong cuộc chiến Việt Nam. Binh sĩ ta lên đường vê cùng hăng hái và các ngày đầu của cuộc hành quân thành quả rất tốt.

Cũng trong lúc đó tại Hoa Thịnh Đốn, tổng thống Mỹ Richard Nixon loan báo các quyết định mới của ông, trong đó có quyết định trở lại họp hòa đàm Ba Lê từ thứ năm tuần sau, 13 tháng 6 năm 1972. Ông Nixon cũng dự đoán là cuộc thương thuyết ở Ba Lê nếu tiến hành tốt đẹp sẽ chấm dứt chiến tranh VN trước ngày 20-01-1973 là ngày Nixon mãn nhiệm kỳ Tổng Thống.

Ông Nixon vẫn cho rút quân Mỹ tiếp tục, với số lượng 10 ngàn quân rời Việt Nam vào cuối tháng 8-1972. Ông Nixon cũng khẳng định không bao giờ cho phép đặt một chính phủ Cộng Sản ở Sài Gòn, vì làm như vậy là khuyến khích quân xâm lăng.

Các biến cố trên cho thấy ta đang bước vào một thời kỳ biến chuyển quan trọng.

Hai tuần lễ đầu tháng 7 này chiến trường Quảng Trị sẽ được quyết định trước khi cuộc họp ở Ba Lê tái nhôm.

Sáu tháng cuối năm 1972 này sẽ phân cả chiến cuộc sẽ được quyết định.

ĐÓN ĐỌC KỲ SAU : «Ngày trở về Quảng Trị»



nơi chuyên với đau

KHA TRÂN ÁC

Đời SOS

Đầu Gối có 1 vài điều cần trình bày với bạn đọc :

— Liên tiếp trong 7 số báo liên, báo Đời bị tịch thâu. Tịch thâu vì những lý do bất thành ý do, không ai hiểu nổi. Ngoài ra chiến cuộc khốc liệt ở miền Trung làm Đời mất đi 1 số lớn đặc gãy trung kiên. Với thực trạng đó, Đầu Gối không thấy biện pháp nào khác ngoài biện pháp tự đóng cửa báo, để giải quyết cơn khủng hoảng hiện tại. Đóng cửa báo Đời là chuyện bi thảm mà chắc bạn đọc không bao giờ ngờ tới, nhất là trong lúc này sự có mặt của Đời có thể gọi là cần thiết nhất cũng cần thiết. cho các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận, và thุ thực với bạn đọc đặc biệt tuân qua về A Lộc, Đầu Gối không khỏi tự hào. Chẳng hạn thiền bút ký «Đoạn trường A Lộc» của Phan Nhật Nam, là một sáng tác tuyệt vời. Kè cả những phong sự bút ký của các cây bút ngoại quốc, Đầu Gối chưa bao giờ được đọc 1 thiền bút ký chiến trường sâu sắc, cảm động, đặc đáo như bài của Phan Nhật Nam. Vậy mà báo Đời lúc này phải chết thì quả là thảm họa. Ngoài ra còn 1 lý do thứ 3 khiến Đầu Gối chủ trương đóng cửa Đời : đó là tâm trạng một mồi đến cùng cực của Đầu Gối. Đã gần 7 tháng nay, Đầu Gối không bước chân tới tòa soạn Đời, mọi công việc Đầu Gối trao toàn quyền cho Đạo Cây quyết định. Tâm trạng chán chường, tuyệt vọng của Đầu Gối hết như tâm trạng Ngu Ễ. Bắc Sơn trong mấy câu thơ dưới đây :

Ta mắc bệnh uog thư thời chiến
Thoi thop con một trái tim khô
Sợ hãi con người hơn thú dữ
Nhìn đâu cũng chỉ thấy hir vồ.

Nhưng các anh em tòa soạn Đời quyết liệt phản đối không cho Đầu Gối đóng cửa báo Đời. Các anh em nói rằng Đầu Gối không làm thi đêc các anh em lâm lõi thì các anh em chịu, nhất là trong giai đoạn sắp tới không thể không có sự hiện diện của Đời. Giai đoạn sắp tới là giai đoạn hậu chiến, giai đoạn đấu tranh chính trị, sự hiện diện của Đời lại càng cần thiết. Ngay các anh em nói Đầu Gối thấy cũng có lý. Đầu Gối tự nhủ : nếu Đời không định bắn thì phải chuyên hướng toàn diện một cách đại qui mô để xứng đáng là một cơ quan tranh đấu chính trị của thời hậu chiến. Đầu Gối sẽ đi vay 5, 3 triệu để làm vốn phòng xa có bị tịch thâu cũng vẫn có thể tiếp tục xuất bản, Đành liều đánh một canh bạc cuối cùng được thi còng hay thua cũng cảm ơn với trời đất. Ít ra cũng chứng tỏ rằng Đời đã tranh đấu đến hơi thở cuối cùng. Đầu Gối chỉ yêu cầu bạn đọc một điều : Đầu Gối khẩn thiết kêu gọi các bạn hãy tích cực ủng hộ báo Đời bằng cách giới thiệu Đời với những thân hữu chưa là bạn đọc của Đời, để Đời có thêm độc giả. Các bạn hãy hợp tác chặt chẽ với Đời, cho Đời biết ý kiến của các bạn về mục nào nên giữ, mục nào nên bỏ, mục nào nên tăng cường. Việt tôi đây, đặt nhiều Đầu Gối thấy hàng say như con nit, tự nhủ : «Sống cũng thế, mà chết cũng thế, còn sống ngày nay thì phải phách cho đỡ buồn. Đầu Gối không thể chết được dù có

bị tịch thâu hoài hoài 1 trăm số 1000

1000 số. Xin ơn trên cầu nguy cho báo Đời.»

Bùi Văn Bình

Bùi Văn Bình tác giả chuyện trẻ Hà Nội hiện đăng trên báo 1 cán binh BV hời chánh. Cách 2 tháng anh tìm tới Đầu Gối bán tác phẩm lớp trẻ Hà Nội là 1 thanh niên mới 21 tuổi nhưng có vẻ già dặn, hoang bát. Tay anh thau hinh anh khác khâu hiệu của đảng : «Sinh Bắc Nam, Diết Mỹ cứu nước v.v.». Anh cho biết những lớp tuổi của người Bắc bị nỗi sọ một chiều cuồng tin như anh nhưng rồi dần dần tỉnh ngộ. Anh cho biết đặc điểm anh phải hồi chánh, và chánh được 1 tháng anh vẫn chưa hàn, vẫn còn tiếc iênh nhưng này thì anh đã hết hàn, anh khoái cái tự do thoải mái của Nam. Anh đã hút thuốc phiện miên mày ngày mày đêm đã chơi gái đến bị bệnh. A vui vẻ thành thật kể những niệm trác tang, sa dọa cho Đầu Gối nghe, ngay tho hổ Đầu Gối chà kẽ như vậy bac có giận chà không? Đầu Gối đưa cho anh số tiền nhuận bút. Đầu Gối ít lâu sau anh trả lại hỏi : «Còn được bao nhiêu tiền nào không?» Đầu Gối lại đưa anh thêm 1 số tiền để anh chữa bệnh. Nghe nói chuyện Lớp trẻ Hà Nội hiện nay cũng đang đăng ở 1 báo khác. Rất c. tè vì tung hô anh bán cả cho báo khác mặc dù đã nhận tiền bùn quyền của Đầu Gối. Đầu Gối không thể chép cho báo khác mặc dù đã làm quen được với lự do

đó thì họ trả thù bằng cách hưỡng thù hơn bất cứ ai. Nghe Bùi Văn Bình ngày thơ thảng thắn kể những chuyện trắc tang của mình, Đầu Gối nghĩ bụng ; «Chúc các ông Việt Cộng, mai mối về với quốc gia, đều sung sướng như Bùi Văn Bình».

Cop diếc

Đầu Gối cứ suy nghĩ hoài về vụ bão Đời bị tịch thu 7 số liên tiếp tim mãi mà không hiểu nguyên nhân xâu xứ những vụ tịch thâu. Những lý do chính thức nêu ra chỉ là bè ngoài. Tim mãi, Đầu Gối chợt nhớ môt câu chuyện Đạo Cây kể trong Số giải phẫu xuân của Đời Câu chuyện như sau :

«Có một nhà viết báo, chuyên viết chuyện hài hước, châm biếm những kẻ quyền thế cho rằng minh kẽ chuyện cười rất hay, hay tại mức chính người bị minh chế riêu cũng phải bật cười và cảm ơn minh. Cho tới một bữa nhà báo viết chuyện cười bị bắt ở tù. Võ trong tù, ông ta vẫn lấy làm ngạc nhiên, hỏi cai ngục : «Tại sao ai bị tôi chế riêu cũng phải bật cười rồi tha thứ cho tôi, còn ông sepeua anh, tôi chỉ nói rõn một chút xíu ông đã nỗi nồng, bắt giám tội?» Ông cai ngục không trả lời thẳng câu hỏi đó, ông chỉ kẽ lại một câu chuyện.

«Ông già tôi ngày xưa là một tay nhạc sĩ tuyệt vời. Ông mà cát giọng thời sáo thì tất cả vạn vật phải ngày ngắt. Tôi nói vạn vật là nói từ người tới chim muông, cây cỏ. Hồi đó cha tôi thường dàn tôi bang rừng. Đi qua rừng thấy bao rợp bay heo rừng tới, tôi thì run sợ, nhưng ông thi ông bình tĩnh rọi cây sáo ra thổi. Tiếng sáo vui vui cát lèn, cop béo chí cũng thản thẩn lắng nghe hết.»

— Ủa tại sao ông già tài vậy mà không trình diễn trên tivi cho coi,

— Tại ông chết sớm.

— Ông đau sao mà chết?

— Bị cop ăn thịt.

— Ủa?

— Tại bữa đó ông qua rừng, gặp con cop diếc.

Só dĩ mà ông chọc cười thiệt hại, vẫn có người không chịu cười cũng bởi vì ông gặp một con cop diếc.

NGŨ TỬ TU

CHUYỆN ĐỜI

Binh xa hành

Loạn thế độc thư
Thời bình luyện võ
CÒ THƯ

«Tại biên dinh, máu trời hòa ra nước biển. Thế mà Vũ Hoàng còn chưa thòi, ý muốn mở mang biển thùy. Ông không nghe thấy sao : Hai trăm châu tinh Sơn Đông nhà Hán, muôn vạn thôn xóm gai góc mọc đầy».

«Nếu có người đàn bà trắng kiệu xác nồi cày bừa thì cô dại cũng đã mọc bừa bãi, che lấp ruộng rường. Hỗng chi quân miền Nam lại chiếm đầu rất hăng, quân miền Bắc ta bị đuổi như đầm chó, bầy gà».

Tuy ông có hỏi, kẻ địch này đâu dám trình bày hết nỗi uất hận để làm bận lòng ông. Lại như mùa đông năm nay cũng còn chưa thoát khỏi phải đi lính Quan Tây. Quan huyện giục nộp thuế gấp nhưng biết lấy đâu ra thuế ? Nay tôi mới biết sinh con trai chẳng ra gì, sinh con gái còn tốt hơn. Sinh con gái còn được gả nơi láng giềng gần, sinh con trai thì rời sê mai một cùng cô caye».

«Ông lại không thấy sao : ở đầu Thanh Hải từ xưa tới nay xương tráng không ai nhặt. Quý mồi oán than, quý cù khóc lóc — Trời mưa tát tăm, mưa rơi lắn với tiếng oán hồn ù ù trong gió».

Hơn 1.000 năm trước, cảnh chiến tranh so với hiện tại không đổi khác là bao. Thay đổi một chút, bài BINH XA HÀNH của Đỗ Phủ có thể dùng để diễn

(Xem tiếp trang 5L)



NGƯỜI XỨ HUẾ

Những hoạt cảnh đôn dân

Đôn con

Trên một tờ nhật báo kia, người ta thấy một bức hì họa trình bày hoạt cảnh ở phòng quân vụ. Một ông tóc muối tiêu thuộc tuổi đòn quân lôi theo bà vợ bụng ông lên sấp tới ngày sinh đẻ, nói với viên chức phòng quân vụ rằng : «Bác đợi cho ít nữa, tôi sẽ đến bồ túc hồ sơ xin hoãn dịch».

Cái bụng chửa của bà xã trong trường hợp trên thật là quan trọng. Chỉ cần tà tà vài hôm là ông già đòn quân sẽ được đòn thêm con và cái đứa nhóc tí này sẽ cho phép ông bố nó được hoãn dịch hoàn toàn hợp pháp. Việc đòn con cũng là một thứ luật tối thượng khác để người ta có thể ở ngoài vòng đòn quân.

Tuy vậy, không phải ai cũng may mắn như ông già nói trên có bà xã bồ túc hợp thời đến thế.

Cách đây 9 tháng mà có người tiên đoán tổ quốc lâm nguy để đặt kế hoạch cho bà xã có bầu rồi bồ túc đúng lúc đòn quân thì thật là thiên tài.

Nhưng mặc dù không tài tình được như vậy, có nhiều kẻ thiêu con vẫn tìm cách bồ túc con bằng kế hoạch cắp thời. Người ta đòn con thường tượng bằng những bồ túc giả tạo. Trên lãnh vực nguy tạo và mạo hiểm thì chắc chắn khó có ai qua mặt nổi các chú ba ở Chợ Lớn quốc. Bởi vậy, người ta thấy chỉ trong vòng vài tuần lễ cuối tháng 5 đầu tháng 6 mà các chú tiêu thụ tới mấy TẤN giấy khai sinh.

Đôn thi

Lớp tu đòn quân của mấy ông tóc muối tiêu tuy vậy mà cũng có phần an ủi. Dù sao các ông cũng còn trông vào lá bùa hộ mệnh đòn con của bà xã để tiếp tục làm quan tại gia.

Con hạng đòn quân mười tám đòn mươi mới thật hết thuốc chữa. Vợ còn chưa có, có chi con. Đến cả chuyện thi cử bảy giờ cũng nhát như nước ốc. Ngày xưa ai thi đỗ thi bị ở nhà học tiếp, ai lỡ trượt thi toàn quyền đi lính.

Từ khi tổ quốc lâm nguy, cái tục lệ đòn bỗng trở nên lỗi thời. Dưới triều đại đòn quân bảy giờ, đòn trượt đều sáp hàng đi ác è như nhau.

Tuy thế các cậu cũng ráng thi. Bằng cấp cũng có phần lợi lộc của nó. Đối với các cậu Tú thi mành bằng Bộ Giáo Dục sẽ cho phép các cậu được vào Thủ Đức học làm quan chuẩn úy thay vì phải đòn khỗ với cảnh gà chiến bơ, tránh cái hoạt cảnh «tử tú tài anh di trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ đòn con ..»

Còn đối với các cậu sinh viên đại học, vốn chắc ăn cái lon chuẩn úy tương lai rồi, cũng cố thi đòn thêm một chứng chỉ nữa. Có thèm cái nào tốt cái ấy. Nhất là đối với các cậu thi năm cuối, sắp sửa làm ông cử thiệt thو, thi càng gồng mình lên mà đòn cho lẹ. Có thè dây là khoa thi cuối cùng trong đời các cậu. Lỡ trượt, di lính rồi biết đời nào trở về mà thi nữa ? Cố lai chính chiến kỹ nhân hồi.., May cho may mắn toàn vẹn sau chiến cuộc thì chàng Siêu tóc đã điềm sương mới về...» khi ấy lui con thi cử cái khỗ nào nữa ?

Có lẽ thông cảm tâm trạng nói trên của mấy nam sinh viên, nên nghe nói trường Luật năm nay tổ chức thi cử hơi khác hơn mọi năm. Người ta phân ra làm 2 loại thi sinh : thi sinh sáp nhập ngũ và thi sinh không được nhập ngũ. Khi nộp đơn thi thi đòn của mấy anh hùng thí sinh tuổi đòn quân được thầu nhận riêng, xếp riêng và sau đó hạng con yêu của tổ quốc này sẽ được ngồi ở các phòng thi riêng. Cuối cùng bài thi của họ cũng được chấm riêng và chấm trước để có kết quả trước ngày nhập ngũ. (không hiểu rõ có đỗ riêng nữa không?)

Người viết bài này chưa được hân hạnh đọc thông cáo giải thích về sự kiện đặc biệt đó nên chưa rõ ý nghĩa sâu xa của nó. Còn dư luận bên ngoài thì hồn bà lảng, không ai đồng ý với ai cả. Nhưng tru trung cũng có thể tạm chia ra hai nguồn dư luận chính đối nhau.

Dư luận thứ nhất cho rằng các thầy ưu ái với dân sinh viên với đòn quân ta dành đặc ân cho họ, muốn để dãi với họ, tặng họ một mảnh bàng trước ngày lên đường nhập ngũ để làm kỷ niệm tình thầy trò khắng khít.

Còn dư luận thứ hai thì cho là các thầy muốn thống kê bao nhiêu thí sinh sáp tòng quân phải đòn bằng mọi giá để từ đó các thầy tiện áp dụng mòn kẽm.

Nguồn dư luận thứ hai này rõ ràng là cố tình loan tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, vi phạm điều 28 quy chế báo chí.

Đôn Bar

Trong lúc chuyện đòn quan làm uao nhao các đảng nam nhi như vậy thì một điều không ngờ là giới si-bach-ba cũng bị ảnh hưởng khá nặng. Sau khi Cộng quân tràn qua sông Bến Hải thì tổ quốc vững như bàn thạch. Chờ tới khi Mỹ phong tỏa các hải phận BV, ta xuống lệnh đòn quân thì tổ quốc mới cảm thấy lâm nguy nêu ông Đỗ trưởng bèn vội vã chạy đi đóng cửa các xi-nách ba, phòng trà hộp đêm và trường đua ngựa.

Nhưng có lẽ vì đất nước chúng ta tự do dân chủ, ông Đỗ không nỡ khóa chặt cửa, ông chỉ khép hờ thôi nên sau đó cửa xi-nách-ba lại được mở ra. Nếu quý vị độc giả dạo một vòng đường Tự Do, quý vị sẽ thấy rõ một phần nửa số bar nơi đây đã sinh hoạt bình thường trở lại. Những bar nào chưa mở cửa là hoặc vì chủ nhân ham tòng quân diệt Cộng hoặc vì chưa biết cách mở cửa.

Quan sát kỹ thêm tí nữa, quý vị sẽ thấy trên tấm bảng hiệu còn nguyên như cũ, có một chi tiết đổi thay : người ta bôi xóa chữ snack-bar đi và thay vào chữ Restaurant (hang ăn). Ngoài ra, từ cửa quán trở vào bên trong, không có gì thay đổi. Vẫn mán cửa màu mè như chốn hồng lâu thanh lâu. Vẫn ánh đèn mờ ảo. Vẫn những chiếc ghế cao cẳng sấp quanh quầy hàng, vẫn những chiếc Fantenil thấp lè té và trũng sâu trông muôn vào ngồi ngủ. Và nhất là vẫn những nàng Kiều của thế kỷ 20 ngực đùi trắng hổn hển ra vào, trông chẳng giống quán ăn tí nào. Ngoại trừ chữ Restaurant mới kẻ trên tấm bảng hiệu cũ. Vì vậy mà nếu có lỡ bước chân vào, xin quý vị đừng gọi thức ăn mà các cô cười chết. Ở đây chỉ có rượu và đồ nhắm... thịt tươi, không có cơm canh gì cả.

Luật là luật. Đề bảng restaurant, nhưng không bán thức ăn vẫn rất hợp pháp.

Nhưng quý vị có biết thay chữ restaurant vào chữ bar như thế, các chủ nhân phải vạn lý trường chinh như thế nào không ? Thật ra đó là cả một bí mật quốc gia khó mà ra được. Tuy vậy, cũng có một vài bà cụ chủ bar bật mí như sau : từ 700 xấp đến một Tè thì có hy vọng đòn xi-nách ba lên hàng restaurant !

Tác giả thuật lại lời bật mí trên với tất cả để đạt thường lệ. Có lẽ các bà cụ chủ bar đó không đủ tài nghệ đòn mòn bài bar minh lên hàng món bài quán, ăn nên bắt mẫn mà tuyên truyền xuyên tạc như vậy. Có lẽ nào đang khi tổ quốc lâm nguy và bao nhiêu người tử thủ ở An Lộc, Trị Thiên, Kontum, mà ở đây lại có thề...

Nói chuyện đều các bar sang trọng ở đường Tự Do, mà không nhắc tới các bar bình dân nhão nhặn khắp Saigon, GĐ là điều thiếu sót. Các bar bình dân

Làm thế nào để don lót vào tay các quan? Lại thế nào để đơn của mình đeo lên trên đơn kẽ khac dù là mình nộp sau? Vấn đề đơn vở cùng quan trọng vì thế một ngày có thể hồ sơ xin hoãn dịch triết mà như thế có nhiều hy vọng lén xe hoa GMC.

Bởi vậy, những màn đi cửa hậu được diễn ra rất náo nhiệt. Nhiều khi cửa sau lại đóng người chui vào hơn là cửa trước. Dĩ nhiên, điều kiện xâm nhập 2 loại cửa đó cũng có phần khác nhau về thủ tục.

Vào cửa trước thì lấy từ cách công dân mà vào, có hiến pháp bảo vệ. Nhưng người ta có nhận đơn hay không, nhận đơn rồi có xe cho không lại là một vấn đề bí mật.

Còn chui vào cửa sau thì lấy từ cách con người muôn thườn tham sân si đầy minh, làm sao cho lợi người mà cũng lãi cho ta là thượng sách.

Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta mới nhận ra rằng chưa bao giờ các petit chef ở quận, xã, phường khóm, lại oai phong sinh sát như trong giai đoạn khẩn trương đón đơn này.

Đơn vợ

Một hoạt cảnh khác nữa tuy chưa thực sự xảy ranh rực rỡ nhưng cũng tới, đó là cảnh đón vợ. Ngày giờ mới là giai đoạn chuẩn bị và âu lo mà thời, nhưng xem cũng có vẻ khá sôi nổi.

Mai đây hàng loạt anh chồng tuổi đón quân xác ba lô ra đi, thi chí vợ được đón lên kiêm nhiệm chức chưởng ông chồng. Lên chức tất phải lên lương. Song phải tự lên lương, nghĩa là tốn thập lục kẽ làm sao cho ra gấp đôi gấp ba tần để bù đắp vào khoản tháo vát của chồng từ nay sẽ mất.

Chị vợ sẽ nhảy ra ngoài xã hội làm những công việc bọn đàn ông đón quân bỏ trống. Các chị sẽ làm



Cười

Thiên đàng

Ông mục sư bước vào quán rượu chật ních những tớm nhau, la lớn:

—Những người ngup lận trong tội lỗi kia, các người mau mau sám hối. Các người sẽ xuống Hỏa Ngục hết. Ai là người muốn được lên Thiên Đàng hãy ra đứng cạnh tôi.

Cử tọa vân phốt tinh. Sau cùng, chỉ có một anh say loạng choạng đi tới đứng cạnh ông mục sư. Ông này cảm động vì dù sao cũng có một người nghe theo

nhân công nhà máy, kỹ già hạng lồng hạng ruồi, xe tàu bay, xe do cho đến nhiều chức vụ trọng khac trên trường kinh doanh. Đây cũng là một điều hay. Tự nhiên các chị vợ VN được quyền Linh đắng làm mọi việc lớn bé của nam nhi. Bởi Mỹ, đang có phong trào giải phóng phụ nữ đòi cho chị em nhào ra xã hội dành hết mọi việc của đàn ông. Các bà xã Mỹ tranh đấu túm lum kẽ cá việc di biểu dương lực lượng thoát y vũ ngoài đường và mấy chục năm nay mà xem ra kết quả chưa thấy đâu.

Còn tại VN, các bà xã tuy mất một ma-lam Ngõ ba Thiêng vào tù, nhưng nhoé lệnh đòn quát các bà sắp được nhào ra sếp song guồng máy xã hội. Bất chiến tự nhiên thanh là vậy.

Tuy thế, các gả cũng xin có lối phản ứng với các bà là tương lai không có dễ gì đâu. Vừa lo мама trong nhà, vừa quay chong chong ngoài xã hội để kiểm cơm thay ong xã, chẳng may choc nữ anh hùng sẽ thảm mệt.

Rồi đây, e nhiều bà phải nghiên cứu Chính Phủ Ngâm :

«Em một thân nuôi già dạy trẻ
Nỗi quan hoài mang mê biết bao...»

Nhưng người viết bài này tin tưởng rằng vò hào khí phụ nữ, các bà xã sẽ làm được nhiều, có thể làm tất cả các việc nữa, nhưng ngoại trừ một việc. Một việc tí ti mà tối cần. Việc gì? Chờ mấy ông đòn quân vắng nhà chừng một tháng, quý bà xã sẽ cảm thấy ngay...

NGƯỜI XÚ HUẾ

lời kêu gọi của mình, ông rung rung nước mắt nắm vai anh say :

— Chú thực tâm muốn được lên Thiên Đàng sau khi chú chết??

Anh say gõ tay ông ra và chép miệng :

— Chán mờ đời. Sau khi chết thì tôi còn lên Thiên Đàng làm gì nữa ?? Tôi tưởng ông cho tôi lên Thiên Đàng ngay bây giờ chứ.

Cây nhà, lá vườn

Sau khi được ghép tim, bệnh nhân được bá sĩ dặn dò cẩn thận. Không được uống rượu, hút thuốc mỗi đêm phải ngủ ít nhất là 8 tiếng v.v... Sau cùng bệnh nhân hỏi :

— Về mặt tinh dục thì sao, bác sĩ ?? Lâu lâu tôi có thể gần đàn bà được không ??

Ông Bác Sĩ trả lời sau nửa phút suy nghĩ :

— Được. Nhưng ông chỉ được gần bà vợ ông thôi, nếu gần đàn bà khác, sợ ông bị xúc động quá mạnh, tôi không bảo đảm q...

NHỮNG CÂY CẦU ĐI ĐẾN CHU-PAO

□ bút ký của VŨ HOÀNG



Quốc lộ 14, quốc lộ máu, nối liền Pleiku và Kontum (anh Hồ Việt Sun)

Trước ngày xảy ra biến cố tháng 4, để di từ Pleiku đến thị trấn Kontum, đoạn đường dài 48 cây số ngàn, khách bộ hành phải qua mươi cây cầu bắc ngang chín con suối nhỏ. Cây cầu số một nằm ở ngoại ô thị trấn Komtum qua sông Dakbla, con sông kỳ lạ có nước chảy ngược về nguồn.

Người ta sẽ chẳng bao giờ nói đến nếu không có những cuộc giao tranh ác liệt đã và đang xảy ra dọc trên đoạn đường dài không đầy 50km này.

Lối đánh cũ mèm của giặc xưa nay vẫn là vira công đòn vira đả vien. Đưa một đại lực lượng ở lại vây hãm Kontum, đồng thời Trung đoàn 95 B biệt lập của giặc, tăng cường một đơn vị pháo, cò lập Quốc lộ 14 kề từ 27 tháng 4. Từ đó, dân ở hai miền Pleiku-Kontum nếu không tìm được phương tiện hàng không quân sự từ các chuyến bay Chinook và trực thăng tiếp tế

thì đất nhà ai nấy ở, cửa nhà ai nấy ăn, quốc lộ 14 đã bị khép kín ngăn cách người ở bên này với bên kia hai đầu quốc lộ. Ôi thật ngậm ngùi !

Ở những ngày đầu, khi quốc lộ tách tiếng đạn địch, có những chuyến xe đò nghẹt mìn là «dàn sứ», làm ăn «lương thiện» suốt đời

chắc các ngài «giải phóng quân» chẳng nỡ nào ngăn chặn mà không cho qua lại nơi vùng cấm địa I và họ đã di hoặc từ Pleiku đến Kontum hay ngược lại. Và họ đã được «giải phóng» tức khắc sau vài giờ khởi hành. Linh hồn họ hồn nay đã gặp cụ Hồ và đang trisch móc, xỉ vả ! Còn xác thân thì đã sinh thối rã mục bên một chiếc xe đò cháy cong queo nhào đổ bên đường.

Giặc vây hãm Kontum, cò lập quốc lộ 14 theo sách lược cò điền «công đòn dâ vien» ta biết thế nhưng tinh thế bắt buộc chưa thể đón ngắn.

Một tháng đoàn đường Pleiku

Kontum nằm trong vùng địch. Giặc đào hố xây hầm trong các hốc đá, khe núi, giặc đưa hỏa tiễn của Nga, đại bác của Tàu, báng súng bắn núi đem đặt dọc theo quốc lộ, hơn ba mươi ngày giặc có thừa giờ để làm điều đó. Và giặc phá những cây cầu bắc trên quốc lộ.

Ôi những cây cầu thân yêu, nhịp nối liền đê người bên này và bên kia đầu cầu hẹn hò gặp gỡ. Giặc phá cầu là phá bỏ giây thân ái giữa người và người, chia cách đời đời (hay mưu toan như thế) giữa những người láng giềng với nhau.

Một tháng quốc lộ bị cò lập, gián đoạn mọi sự qua lại trên đoạn đường tiếp tế huyết mạch này đã làm cho hàng triệu người bồn chồn, xót xa. Kẻ ở bên này và bên kia đoạn đường đều ngóng trông chờ đợi. Chờ đợi con suối bắc lại nhịp cầu và quốc lộ là đường để di cho moi

CSBV ĐÃ MẤT BAO NHIÊU XE TĂNG Ở MIỀN NAM?



Một chiếc T-54 bị bom
từ phi cơ đánh trúng nổ tung
và bốc cháy tại mặt trận
An Lộc. Theo một
ước lượng, CSBV đã thiệt
mất khoảng 500 chiếc
xe trong vòng 3 tháng kể
từ khi Hà Nội mở
cuộc xâm lăng miền
Nam

người không ai được quyền độc quyền hay cờ lạp. Ngày 21.5, ông cuộn khai thông Quốc lộ bài đầu và cũng từ ngày đó mâu bắt đầu dò trên đoạn đường ngoằn ngoéo cam khổ này. Mùa của chiến sự ta và của giặc, mâu của người Việt nam có hơn 4.000 năm vẫn biến được nhau đi nhau lại hoài hoài! Và cũng từ đó những địa danh lạ, những cây cầu bé nhỏ nằm ngang quốc lộ 14 này được nhắc tới hàng ngày. Những cây cầu ấy bắt đầu được đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 10 vì lý do «chiến thuật». Một vài hình ảnh lạ trên quốc lộ được biến thành địa danh của vùng đó. Mả Vi.xi, đồi cát trắng, hảng chiêu hồi, lảng không tên v.v... Đó là những tên gọi trở thành quen thuộc cho hàng ngàn chiến sĩ qua lại trên đoạn đường mâu này.

Những cây cầu nằm trên quốc lộ 14 có gì khác lạ đâu, dưới cầu nước vẫn chảy, nước trong veo hoặc nước đục ngầu tùy theo tiết trời đang nắng hay mưa. Bên cầu lanh láng xanh rì và vẫn thản nhiên lạy lạy theo gió. Nhưng mà nó đã không bình thường một cách giản dị như vậy. Bởi hai bên đầu cầu xảy ra những cuộc giao tranh trong suốt 29 ngày dâng dẳng. Con suối bây giờ không còn vẻ thơ mộng như xưa, như hình ảnh chiếc cầu và giòng suối trong thơ Nguyễn Du : «Dưới dòng nước chảy trong veo, bên cầu lờ lững bóng chiều thướt tha». Mà những con suối trên quốc lộ 14 bây giờ biến thành những con SUỐI MÁU. Những con suối không còn thấy cuốn trôi những chiếc lá vàng mà là những xác giặc troi lèn bênh rùa nát. Đó là những thanh niên vạm vỡ mang tên Hiền, tên Thành, tên Chiến, tên Bé, quê ở Nam Định, Ninh Bình, Bắc Cạn, Hà Đông.

Hai mươi chín ngày dài trên một đoạn đường ngắn, đoàn quân khai thông Quốc lộ năm sương gối đất, uống nước lùn gạo sấy, kẻ chết người bị thương, và một số khác ngã bệnh sốt rét cấp tính. Có nhiều cái không may xảy ra cao ta trên đoạn đường này. Mùa mưa đã bắt đầu nặng hạt. Những cơn mưa như thác đổ liền ngày liền đêm. Một tháng trước đó giặc thảm thiếp xây đắp công sự,

điều chỉnh đại bác có vẻ chính xác. Chiến trường địch đã chọn được địa thế cờ lợt hòn ta. Đó là những điều ta gọi là không may mắn để gặp phải những gian nan. 29 ngày dài đoàn quân vẫn một lòng anh dũng dù có nhận chịu một vài tổn thất đáng kể, để cuối cùng giảm lên xác giặc đi đến Chư Pao. «Ai chiếm được Chư Pao thì làm chủ quốc lộ». Giặc đã ngạo mạn treo già Chư Pao như vậy. Và những chiến sĩ của ta đã khiến giặc hoang kinh. Trung đoàn 95B CS chỉ còn là một tên gọi. Hai TH 42 và 54 của Sư đoàn Thép 320 bày giờ như những con rắn mồi đầu. Chiến đoàn 3 Thiết giáp và các chiến sĩ Biệt Động quân biên phòng quyết không để cho giặc cao ngạo, thách thức. Hai mươi chín ngày gian khổ nguy nan đoàn quân đã qua khỉ Chư Pao để đi vào thị trấn Kontum tiêu diệt đồ nát. Chiều 19 tháng 6, các chiến sĩ CĐ 3 Thiết giáp đã hồn hở bắt tay các chiến sĩ cao trường của Sư đoàn 23 BB bên kia đầu cầu Dakbla. Cái bắt tay đầu tiên sau gần hai tháng đợi chờ thật cảm động. 29 ngày những con voi sắt đậm chất như đứa trẻ vừa tập đi trên một đoạn đường dài chưa đầy 50 cây số. Mùa đã nhỏ xuống trên từng bước chân đi. Và không biết bao nhiêu mồi của người quyền thuộc đã đỡ cho người yêu của mình. Chư Pao này đã về ta, và chiều nay mây chung trên đỉnh đồi Chư Pao ấy. Và một pháo thủ cao trường đã theo chân đoàn quân khai thông Quốc lộ trong suốt 29 ngày rồng rắn. Ngày cuối cùng trước

Súng đội đôi trai thôi cùng nắm
Chiến binh không thấy một
ngày mai
Những bông hoa đại buồn trong
giờ
Như khóc than thời chôn xác
trai
Chư Pao ngõ chết trong lòng
dịch
Vẫn có ngày mai dù mong manh
Nhìn chiến binh ngồi nghe đạn
rèo
Pháo gầm bôm nổ đội trời xanh
Chư Pao một dây mồ chôn xác
Những chiến binh sầu đâm cuối
thú

Ai muốn qua vùng Tân Phú
ngâm
những hầm than máu» chả
về đâu
Chư Pao ai oán hòn trong gió
mỗi chiếc khăn tang một tấc
đường
những mồ hôi đổ tan thành đá
tan nát lòng ta khách viễn
phương.

(Thơ Lâm Hảo Dũng)
VŨ HOÀNG
(20.6.72)

Tiểu đoàn 96 BĐQ-BP nhảy xuống đầu địch tái chiếm đồi Chư Pao khôn
hiểu QL 14 (tỉnh Hồ Việt S. M)

Sau ba tháng công khai mở cuộc xâm lăng miền Nam, CSBV đã mất khoảng trên dưới 500 chiến xa trên tổng số khoảng 600 chiếc mà Hà Nội đã xua vào Nam cùng với 13 sư đoàn quân chính quy.

Trên đây là con số ước lượng được coi là chính xác nhất do giới quân sự Việt Mỹ cao cấp tiết lộ. Con số thống kê này phù hợp với sự giảm sút rõ rệt trong việc phát hiện các chiến xa địch tại các vùng giao tranh. Sự giảm sút này giúp củng cố con số đưa ra ở trên và như vậy chắc chắn CSBV đã thiệt hại nặng nề số lượng chiến xa mà trong những ngày đầu của cuộc xâm lăng, chính những đoàn cối giòi này đã giúp CSBV thâu đoạt được một vài thắng lợi.

Thực vậy, cùng với những đòn đại pháo 130 ly bắn xa 27 cây số, những chiến xa tối tân T54, xe tăng nước PT76 và BTR 85 do TQLC chế tạo hoặc T59 do TC chế tạo kiểu T54 đã gây bất ngờ cho các đơn vị thuộc quân lực VNCH. Các cuộc di tản chiến thuật khỏi Quảng Trị, Tân Cảnh và một số các tiền đồn khác đã nới lén cái thế lúng

túng của binh sĩ miền Nam trước các chiến xa tối tân và hỏa lực đại pháo mạnh mẽ của Bắc Quân.

Tuy nhiên, những lúng túng sơ hãi lúc đầu của binh sĩ VNCH rồi cũng qua đi sau khi các người lính bộ chiến miền Nam thành công

trong việc sử dụng loại súng phóng hỏa tiễn cá nhân M72 để triệt hạ các con cua sắt trưởng chừng gần như vò địch này. Các chiến xa BV lần lượt bị triệt hạ khắp nơi, từ phía Bắc trong Quảng Trị nồng bỗng cát trắng đến vùng Tây

Nguyên âm u lạnh lẽo, Vùng Bình Long một mảnh đất đỏ, hàng trăm chiếc tăng địch đánh thẳng vào phòng tuyến Mỹ Chánh, hoặc xâm nhập vào hai thành phố Kontum và An Lộc đều không thấy trở ra. Ngoài ra, chiến trận cũng ghi lại những thành tích của các chiến binh VNCH, chẳng hạn một binh sĩ nấp luôn dưới hố cá nhân để chờ chiến xa địch vượt qua bên trên, sau đó mới ngóc lên và dùng súng M72 bắn hạ tăng địch từ phía sau, chẳng hạn những binh sĩ trú phòng ở Kontum đã hàng hai mang súng M72 đi lùng tìm khi nghe tin có chiến xa T54 xâm nhập thành phố.

Chiến xa BV càng bị khốn đốn hơn nữa khi Hoa Kỳ quyết định tăng viện cho VNCH các loại vũ khí chống chiến xa tối tân như loại súng Tow điều khiển bằng dây điện được đặt trên xe jeep hoặc trên phi cơ trực thăng, súng chống chiến xa T54... Trong lúc đó các cuộc oanh tạc miền Bắc của không lực Hoa Kỳ và phong tỏa hải cảng BV bằng thủy lôi đã ngăn cản BV trong việc thay thế và sửa chữa các chiến xa bị phá hư tại miền Nam. Ngoài ra vấn đề tiếp tế nhiên liệu giúp cho chiến xa chạy được (xe tăng BV tiêu thụ khoảng 2 lít xăng mỗi cây số) cũng được kẽ tới khi mà các kho dầu đều bị phi cơ Hoa Kỳ hủy diệt.

Theo một con số ước lượng thì trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến trung tuần tháng 6, CS BV đã thiệt mất 420 chiến xa, một con số khác còn ghi nhận khoảng 300 chiến xa BV đã bị phá hủy tại Miền Nam, miền Bắc, Ai Lao và KPC. Trong những con số đó, bộ binh và Không quân VHCH đã triệt hạ hơn 300 chiếc và không lực Mỹ triệt hạ khoảng 130 chiếc.

Trên 100 chiến xa địch bị triệt hạ tại An Lộc, hình trên trái là một chiếc T54 đang bốc cháy sau khi nhận lãnh những quả M72 của quân trú phòng. Tại mặt trận tỉnh Quảng Trị binh sĩ tiểu đoàn 5 TQLC đang xem xét và tịch thu chiến lợi phẩm trên một chiếc PT 76 bị hạ ở 9cs Đồng Bắc Hải Lăng (cực trái, ảnh Nguyễn Kinh Châu). Hình trái : Một chiếc BTR 85 bị tịch thu được trưng bày tại khuôn viên điện Thái Hòa, Huế (ảnh Ngụy Thành)



TIẾN VỀ QUANG TRỊ



Một binh sĩ TQLT, ngụy trang cẩn thận, tiến hành về hướng Bắc trong cuộc hành quân tái chiếm QT (ảnh Ngụy Thành)

Ba tháng sau ngày CSBV mở cuộc xâm lăng Miền Nam, 20 ngàn quân VNCH gồm các sư đoàn Dù và TQLC tuần qua đã mở cuộc hành quân Lam Sơn 72 nhằm đánh chiếm lại tỉnh lỵ Quảng Trị : thị trấn này lọt vào tay CSBV hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Quân VNCH chia làm 3 cánh quân. Cánh thứ nhất gồm quân Dù thiện chiến tiến về Quảng Trị từ phía Tây Nam.

Cánh thứ hai gồm TQLC tiến lên từ phía Đông Nam và cánh thứ ba cũng do TQLC đảm trách tiến từ hướng Đông Bắc. Cánh quân sau cùng này gồm khoảng 1.000 người được trục thăng vận xuống phía sau hậu tuyến địch.

Đối đầu với cuộc tiến công của quân lực VNCH là 20 ngàn quân BV. Tuy nhiên các cuộc kháng cự của địch cho tới nay được coi là yếu

ớt. Đến cuối tuần qua, các cánh quân VNCH đã tiến tới sát thành phố Q.Trị. Theo Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân, nếu được lệnh, binh sĩ dưới quyền ông sẽ chiếm lại Q.T. trong 4 ngày. Cũng trong cuộc hành quân này hàng trăm đồng bào, hầu hết đều đói khát và bệnh tật, đã được giải thoát và đưa về hậu cứ.

Để yểm trợ cho cuộc hành quân tái chiếm QT này, Hoa Kỳ đã tập trung một hỏa lực hùng hậu chưa từng có kể từ cuộc chiến tranh Hàn Quốc đến nay. Về hải quân, có 5 hàng không mẫu hạm với hàng trăm phi cơ, 13 tuần dương hạm và khu trục hạm được dành cho chiến trường Quảng Trị; Riêng ngày thứ 5 tuần qua, ngày bắt đầu cuộc hành quân Lam Sơn 72, 60 pháo đài bay B52 đã trút 1500 tấn bom xuống các địa điểm tập trung quân của địch trong tỉnh QT

MỘT VÒNG THẾ GIỚI

HÒA ĐÀM

Hợp mới—người mới?

Tuần sau cửa phòng họp Hòa đàm ở Ba Lê lại mở ra, đúng bấy ngày trước ngày 20-7 kỷ niệm phân chia đất nước Việt Nam.

Việc mở cửa Hòa đàm do quyết định của tổng thống Nixon, tuyên bố tại Hoa Thịnh Đốn thứ năm tuần trước. Ông Nixon ước đoán rằng ông thấy có dấu hiệu Cộng Sản sẽ thương thuyết một cách nghiêm chỉnh. Tại Việt Nam, lên tiếng ngay tại cửa ngõ mặt trận Trị Thiện tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho biết ông cũng tin tưởng như vậy, Bộ ngoại giao VNCH thi ra thông cáo nhắc lại một lần nữa rằng «Chúng ta sẵn sàng tố thiện chí tối đa. Điều này chứng tỏ loài người được trời đất phú bẩm một thiện chí vô biên».

Tại Ba Lê, các đại diện của BV và CS miền Nam VN đều ra tuyên cáo nói rằng ông Nixon phải trả lại bàn hòa đàm vì bị áp lực của dư luận quốc tế. Họ cũng đòi ông Nixon phải từ bỏ lập trường cũ của ông và họ lập lại lần nữa yêu sách 7 điểm của CSVN là cản bắn hợp lý để giải quyết chiến tranh. Đổi lại ngôn ngữ cứng rắn thông thường đó của CS, tại phi trường Phú Bài, Huế, TT Thiệu cương quyết giữ vững lập trường 4 không, nhấn mạnh không cho Bắc Việt đe dọa miền Nam một tê linh hay một cán bộ nào, và lập lại đề nghị 8 điểm như là cản bắn chính để giải quyết chiến tranh.

Trước tình hình đó thì việc mở cửa lại phòng hòa hội ở Ba Lê có dấu hiệu gì mới mẻ?

Tại Hoa Thịnh Đốn, theo tin Reuter, có dấu hiệu cho thấy một nhân vật mới sẽ cầm đầu phái đoàn Mỹ ở Ba Lê, là John Connally. Tin này đã được tòa Bạch Ốc cải chính.

NGA SÔ

Những tiếng chưa nói lên!

Nhà thơ Văn Cao ở ngoài Bắc đã viết vào năm 1956 :

Anh nghe thấy không?
Chỗ nào cũng có tiếng
Chưa nói lên!

Tại Nga Sô ngày nay, trong một xã hội được coi là ổn định vững chắc dưới nền cai trị độc tài của đảng Cộng Sản, vẫn còn những con người phản kháng quyết nói lên những điều chưa được nói lên.

Một tờ báo lâu của tổ chức tự gọi là «Ủy Ban Các Công Dân» lưu hành bí mật tại Nga Sô mỗi kỳ khoảng 1.000 số, tìm cách ném vào từng nhà các công dân Nga sô, để lên tiếng tố cáo chính quyền Sô viet.

Họ tố cáo những gì?

Nguyên văn một bài báo bí mật như sau :

«Theo các nhà kinh tế của nước ta, thì lương bổng của một người thợ Nga Sô trung bình chỉ bằng một phần ba số lương đồng của hán. Đã bị thiệt thòi, họ lại còn phải đóng thuế nữa. Tiền của họ đi đâu hết? Chắc là các viên chức ở điện Kremlin đã sai. Những số tiền đó được đem sài cho đời sống xa hoa của bọn chúng, cho các biệt thự, lô hòn đia của chúng, xe hơi sang trọng và tiền lương bồng của chúng, cho khâu phần, nhà nghỉ mát, bệnh viện và nhà dưỡng bệnh của chúng. Bọn viên chức điện Kremlin sống xa hoa hơn cả các quan lại đời Nga hoàng, mà bọn chúng còn xưng là thành phần tiên phong của nhân dân Nga Sô. Chúng bóc lột giai cấp công nhân».

Các tờ truyền đơn cũng tố cáo Chính quyền Nga Sô bóc lột dân chúng Nga để tiêu phi vào việc cung cố thể lực ở ngoại quốc:

«Những số tiền không lồ dùng vào việc chuyên chở vũ khí cho những bọn gọi là chiến đấu cho tự do — để duy trì những chính quyền độc tài ở Ai Cập, Syria, Cuba và v.v... những chính quyền đó cho Nga đặt căn cứ quân sự. Nhiều tỷ bạc đã được chi cho Mao Trạch Đông mà nay hắn trở thành kẻ thù của Nga Sô. Nga Sô

tại xé lái. Giới quý tộc mới của Nga gồm nhân viên trong trung ương Đảng Bộ, các nhân viên mật vụ KGB, các nhà văn lớn theo đảng, các nhà làm phim, vũ diệu, các lực sĩ thể vận hội và trưởng lanh.

Tờ truyền đơn còn kêu gọi công nhân Nga đình công và biểu tình vào tháng 12 năm 1970 khi giá sinh hoạt lên cao ở Ba Lan, công nhân Ba Lan đã đình công và biểu tình, chủ tịch Hảng Cộng Sản Ba Lan là Gomulka đã phải từ chức. Đến lúc nhau dân Nga Sô chúng ta phải dành quyền đó...»

Những tiếng nói phản kháng trên đây đã cho thấy một bộ mặt thật của xã hội Sô Viết, là sự chênh lệch bất công giữa các giai cấp giàu và nghèo. Hơn nữa sự giao tiếp với các nước Tây phương khiến người dân Nga nhận thấy mức sống nghèo của họ.

Trên đất Nga cũng như các xứ Cộng Sản khác, một «giai cấp mới» mà Milovan Djilas mô tả vẫn tồn tại.

Một công nhân chuyên viễn giao của Nga lãnh 134 rúp một tháng, trong khi viên giám đốc nhà máy lãnh 1500 rúp, không kể tiền thưởng. Giai cấp mới đó được gọi là bọn có ưu quyền—privilegentsia.

Một kiểu mẫu điển hình của đời sống của giới thượng lưu Nga Sô ngày nay là ở làng Academgorodok (Làng khoa học) với 50 ngàn dân nằm giữa Tây Bá Lợi Á, lập nên từ năm 1957. Ở đó các nhà khoa học được trú dãi, sống như bọn đại tư bản Tây Phương, ở thi ở biệt thự, ăn thi cá hồi và trứng cá Caviar, những món mà lâu nay chỉ dùng để xuất cảng.

Bọn thượng lưu Nga cũng được hưởng một ưu quyền là xuất ngoại, tích trữ ngoại tệ để khi trở về nước vẫn còn mua được hàng trong các cửa hàng dành cho du khách.

Các viên chức cao cấp ra đường đi xe du lịch CHAIKA, bắt cháp cả luật lệ lưu thông.

Các diễn trang của họ trên đồi lèn có hồ bơi, sân quần vợt, các loại máy điện tử tối tân, xe cộ

Chánh phủ Anh đã phải trả nỗi đồng Bảng vì giá thị trường càng ngày càng sụt. Hành động thả nỗi có nghĩa là bãi bỏ một hối xuất chính thức của đồng Bảng đối với Mỹ kim, và cho định giá theo nhịp cung cầu thị trường. Ngày thứ năm tuần trước giá đồng Bảng là 2,1635 Mỹ kim, sang ngày thứ sáu, giá sụt xuống còn 2,44 Mỹ kim.

Trong khi ở Mỹ 80 phần trăm dân chúng có xe hơi, ở Anh là 60 phần trăm, ở Đức 50 phần trăm, thì ở Nga là 0,1 phần trăm.

Truyền đơn phản kháng viết: «Một công nhân ở Tàu phương bị thất nghiệp vẫn được trợ cấp một số tiền có thể mua đồ gấp bốn lần số đồ mà một công nhân Nga có việc làm.

TÀI CHÁNH

Đồng Mỹ Kim lại mất giá

Một biến cố lại làm rung chuyển thị trường tiền tệ trên thế giới, do việc Anh Quốc thả nỗi đồng Bảng của Anh. Tiếp theo đó, đồng Mỹ Kim lại xuống giá khiến nhiều quốc gia Tây Âu và Nhật Bản phải đóng cửa ngân hàng Hối Đáo của họ để tránh tình trạng người ta đổ sô tới đổi Mỹ Kim lấy các thứ tiền tệ mạnh. Không ngàn hàng nào muốn nhận 1 số quà lớn Mỹ kim đang sụt giá.

Cho tới cuối tuần qua, cả đồng Mỹ kim và đồng bảng Anh đều xuống giá.

Đời sống ban đêm trong một tiệm cà phê của giới thượng lưu Nga ở Moscow



Đạo luật báo chí mới gồm 71 điều, mà điều thứ nhất long trọng xác định «tất cả mọi sự diễn đạt tư tưởng qua báo chí đều được tự do».

Đó là điều số một. Nhưng 70 điều còn lại của luật báo chí lại khác. Thị trường có những điều khoản cấm châm biếm và phỉ báng «TT Cộng Hòa, Phó TT Cộng hòa, các vị tăng thống của hai giáo hội tông giao Khô Me, các dân biểu, nghị sĩ, các viên chức trong nội các, các quan tòa, công chức và tư nhân, các đại sứ của những quốc gia thân hữu.» Ai phạm những tội trên sẽ có thể bị tù tới 6 tháng.

Ông In Tum, cựu ứng cử viên Tổng Thống về nhì, cựu chủ báo Khmer Angkor bị đóng cửa, phè binh đạo luật báo chí nói rằng theo hiến pháp cũ thì chỉ có đức vua mới là thiêng liêng khả kính. Theo luật lệ mới ngày nay thì ai cũng thành thiêng liêng khả kính».

Dù vậy ông In Tam vẫn sửa soạn tục bắn tờ báo của ông.

Ông In Tam cũng than rằng theo luật báo chí mới chỉ trích quân đội có thể bị đưa ra tòa án quân sự. Trong khi đó thì người ta cần phải phè binh chỉ trích các vụ tham nhũng trong quân đội.

Một điều đặc biệt là ngay tờ báo Nokor Thom vẫn ủng hộ Thủ tướng Chế Lon Nol cũng đã kích luật báo chí mới.



LÝ ĐẠI NGUYỄN

VIỆT NAM VÀ CUỘC TRANH CỬ TT MỸ

Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ hiện nay vẫn lấy VN làm một đề tài chính. Trong các cuộc so tuyển của Đảng Dân Chủ Mỹ, Thượng nghị sĩ McGovern đã đạt được những thắng lợi bất ngờ. Vì thế của ông khi mới bắt đầu tranh tuyển không có gì, nhưng nay thì ông đã vượt lên hàng đầu và đã gần như hội đủ số phiếu cần thiết để được đảng đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ.

Mc Govern chủ trương buông suối vẫn đề VN. Rút quân Mỹ và điều kiện, không tiếp tục ủng hộ chính quyền Saigon, dì Hà Nội để nói chuyện thẳng với giới lãnh đạo Miền Bắc, nhất là ông không chủ trương lấy lại tù binh, ông tố cáo tin rằng Hanoi đương nhiên phóng thích tù binh khi Mỹ bỏ cuộc tại VN.

Chính do sự thắng lợi của Mc Govern đã ảnh hưởng trực tiếp tới ủy ban thảo chính sách tranh cử của đảng Dân Chủ. Trong bản dự thảo đề đệ trình đại hội đảng, một đoạn nói về VN tố cáo rằng : Tổng thống Nixon đã thất bại không thực hiện nỗi lời cam kết về Hòa bình của ông cách đây 4 năm, và cho rằng chương trình Việt hóa chiến tranh đã chứng tỏ một sự lừa bịp. Bản dự thảo ghi : Đa số nghị sĩ Dân Chủ đã kêu gọi rút quân Mỹ vào ngày 1-10-72 nếu chiến tranh không chấm dứt trước khi chính phủ Dân Chủ tới nhậm chức tại chúng tôi cam kết việc làm đầu tiên là rút tức khắc toàn thể lực lượng Mỹ khỏi Đông dương. Tất cả hoạt động quân sự Mỹ ở Đông Nam Á sẽ chấm dứt. Sau khi việc tham dự trực tiếp của Mỹ kết thúc quân viện dành cho chính phủ Saigon và các nơi khác ở Đông Dương sẽ chấm dứt.

Với chủ trương trên đây của Đảng Dân Chủ Mỹ, nếu họ thắng lợi thì sẽ đưa nước Mỹ tới một chỗ là bỏ rơi tất cả những cam kết từ trước tới nay với các nước Đồng Minh. Và vai trò quốc tế của Mỹ từ đó sẽ trở lại đường lối bất can thiệp. Sự thật thì điều này đã làm cho quyền lợi của Mỹ ở thế giới bị thất thế, quyền lợi kinh tế của Mỹ đang có trên trái đất cũng khó thể giữ nổi nữa. Đó là một điều không thích hợp với óc thực tế của đa số người dân Hoa Kỳ. Vậy có thể hiểu rằng chính sách của Đảng Dân Chủ hiện nay chỉ có tính cách bồ túc cho chính sách mà Nixon đang thực hiện ở VN mà thôi, Bắc Việt không có thể hy vọng vào đó để kéo dài chiến tranh được.

Cuộc tranh cử của Nixon không phải bắt đầu từ bây giờ mà bắt đầu ngay từ khi Nixon mới nhận chức, nghĩa là bắt đầu bằng kế hoạch rút bộ binh Mỹ khỏi Việt Nam. Đảng Dân chủ mỉa mai nói gì thì nói, kế hoạch Việt hóa dù thành công hay thất bại

Là việc phụ, việc chính của Nixon vẫn đưa được quân Mỹ về nước, mà miền Nam không rơi vào tay Bắc Việt.

Bao Việt.

Cho tới giờ này, Nixon lại đã công bố rút thêm 10.000 binh lính Mỹ khỏi Việt Nam, tức là vào tháng 8-72 số lính Mỹ còn ở lại Việt Nam ở mức 39.000, nhiệm vụ tác chiến của binh lính Mỹ đã chấm dứt từ cuối năm 71, mặc dù tại miền Nam đang có những trận đánh ác liệt quy mô, nhưng bộ binh Mỹ vẫn không phải làm chiến. Như vậy sự hiện diện của lính Mỹ còn ở Việt Nam chỉ để làm cảnh và tạo thành một điều kiện trong vấn đề thương thuyết thôi.

Vấn đề binh sĩ Mỹ ra khỏi Việt Nam có i hẽ thực hiện bất cứ lúc nào, dù cho chiến tranh còn hay dứt. Vậy một khi Nixon thấy núng thế ở cuộc tranh cử thì ông có thể ra lệnh cho binh sĩ Mỹ về nước trong vòng 24 giờ, mà vẫn không sợ miền Nam bị rơi vào tay Cộng sản. Rõ ràng là kế hoạch lui quân của Mỹ đã thành công. Không Hải lực của Mỹ chỉ còn giữ phần đoạn hậu cho việc rút lui của bộ binh mà thôi.

Thế nhưng mặt khác, Mặt ngoại giao Quốc tế, Nixon đã làm được những việc mà các vị Tổng thống tiền nhiệm của ông không làm được, đó là đi với Tàu, điều khó là đi được với Tàu mà vẫn đi được với Nga, trong khi hai nước Nga-Tàu trở thành thù địch của nhau. Hiện nay cả hai nước Nga-Tàu lại đang tích cực giúp đỡ cho Nixon thắng cử. Vì rằng nếu Dân chủ thắng cử với chủ trương bất thiệp và việc thế giới, thì cán cân lực lượng thế giới hoàn toàn bị đảo vỡ.

Tàu có thể bị Nga lấn vươn. Và Nga thi đặng cần tiền của Mỹ để phát triển hòa bình. Hệ thống quân bằng giữa các Siêu cường sụp đổ, thế giới khó tránh khỏi một cuộc chiến tranh toàn diện sau đó. Thêm nữa là Nixon cũng có thừa khôn ngoan để buộc Nga Tàu phải giúp ông trong mùa bầu cử này. Đó là những cam kết mật giữa Nixon với các nhà lãnh đạo Nga Tàu về quyền lợi của họ ở nhược tiêu. Nếu Nixon thắng thì lời cam kết đó mới được Mỹ thi hành, còn Nixon bại thì chẳng ai biết nó là cái gì, và như vậy thì Mỹ Nga Tàu phải mất công đi ngược trở lại từ đầu, và chưa chắc tinh thế đã thuận lợi như những ngày vừa qua.

Nga hầu muốn giúp Nixon thắng cử thi việc đầu tiên là họ phải vô hiệu hóa chủ trương của đảng Dân chủ Mỹ về vấn đề Việt nam trước ngày bầu cử Mỹ. Tức là giúp Nixon kết thúc sớm cuộc chiến Việt nam trong danh dự, biến Việt nam và Đông dương thành Khu Phi Chiến Quốc tế. Nói tóm lại chủ trương của đảng Dân chủ chỉ là một động lực đầy mạnh cho cuộc chiến tranh Việt nam sớm kết thúc, chứ không phải là một chủ trương mang thắng lợi lại cho Mc Govern hay một ứng viên nào khác của đảng Dân chủ hết.



Đôn quân đi về đâu?

● Người viết NGŨ TỬ TƯ

Đóng viên, tổng động viên, tình trạng khẩn cấp, tờ quốc lâm nguy vv.. Đó là những danh từ chúng ta đã được nghe nói quá nhiều lần trong vòng 10 năm qua. Nghe nhiều quá nên trở thành quen, coi thường, không thấy gì xúc động. Như bốn tiếng « Tờ quốc lâm nguy » chẳng hạn, chúng ta đã được nghe những người có quyền nói câu đó nói tới 3 lần.

Phải là người có quyền mới nói được câu đó. Nếu là dân thường, là nhà báo nữa, anh nào phẳng phanh nói « Tờ quốc lâm nguy », anh đó có thể bị lâm nguy trước lâm nguy liền từ một khi. Bị vỡ cho đi tì đâu đó là cái chắc. Bởi vì một lẻ dễ hiểu là không có quyền nói là ám mưu rối loạn nhân tâm, là phao tin dồn nhảm. Tôi nặng thấy mồ.

XxX

Còn danh từ Đôn Quân ?? Chúng ta mới chỉ nghe nói đến nó từ đầu tháng 5 năm nay, tức năm Nhâm Tý Con Chuột, tức 1972 theo Công Nguyên. Tức After Christ. Tức 30 ngày sau khi quân Cộng Sản Bắc Việt công khai mở cuộc đại tấn công xuống miền Nam, với xe tăng, đại pháo và voi...người.

Miền Bắc đã động viên toàn thể nhân lực để đánh miền Nam từ lâu, miền Nam cũng đã động viên nhân lực để đánh lại miền Bắc từ lâu. Cả hai miền đã chỉ vào trận huyễn đệ tương tàn này chừng 1 triệu anh em, con cháu. Nhưng vẫn chưa xong. Nhưng người lãnh đạo cộng sản miền Bắc vẫn chưa chịu bằng lòng. Họ vẫn còn tin rằng họ có thể xâm chiếm được miền Nam bằng vũ lực, chỉ cần họ đánh thêm vài trận nữa, chỉ cần họ chỉ vào cuộc chiến vài trăm ngàn anh em, con cháu nữa. Tin các báo quốc tế cho biết đường như có lần tiếp chuyện một nữ ký giả ngoại quốc, Ông Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội có thản nhiên nói rằng ông đã «nướng» 500.000 thanh niên miền Bắc trong cuộc

đánh xuống miền Nam, ông sẵn sàng «nướng», thêm 500.000 thanh niên nữa để đi đến toàn thắng. Và tháng 3 năm nay, đúng như lời họ Võ nói, quả thực thanh niên Bắc Việt lại được xua vào biển lửa ở miền Nam. Cuộc chiến tăng cường độ lên tới mức kinh khủng không thể ngờ vào lúc đa số người miền Nam tưởng rằng cuộc chiến như vậy là tàn dần.

Cũng có thể những người lãnh đạo miền Bắc cũng bị lâm vào thế kẹt, chẳng đặng đừng mà phải tiếp tục đánh. Họ đã làm chết quá nhiều người với lời hứa hẹn sẽ chiến thắng. Nên chưa chiến thắng họ chưa thể ngừng. Ngừng là mặc nhiên thua. Nửa triệu người đã chết theo lời họ trở thành vô ích nếu họ không thu được chiến thắng. Nếu Võ Nguyên Giáp không vào được Saigon nếu quân BV phải rút về bên kia sông Bến Hải và tình trạng trở lại như trước kia, nghĩa là như sau ngày ký hiệp định Genève và BV chưa phát động trận đánh xuống miền Nam, Võ nguyên Giáp chỉ còn có một lối thoát. Đó là lối tự tử.

Miền Nam bắt đắc dĩ phải động viên chống lại cuộc tấn công xâm lăng từ miền Bắc xuống. Kẻ xâm lăng giờ cũng hung hăng và biếu chiến hơn kẻ giữ nhà. Điều đó tưởng cũng dễ hiểu. Người lính miền Nam nếu rời bỏ mặt trận là về được thành phố, về với vợ con, gia đình yên vui, hứa hẹn nhiều hoan lạc, hoặc ít nhất cũng sướng hơn là ở mặt trận. Trong khi đó người lính miền Bắc không có đường về, tiến vào được họ sống, không tiến vào được họ chết mỗi mòn trong rừng già, núi cao. Với những đơn vị CSBV từng đi nhiều tháng dài gian khổ vượt Trường Sơn, chịu đựng mưa bom B52 với cái lạnh đê vào đánh miền Nam, nếu thất bại là không thể có chuyện đi trở về. Vì trở về với họ là chết. Tiến lên họ cũng chết nhưng may ra còn chút hy vọng sống sót.

Luật tổng động viên

Miền Nam, với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, đã có một quân đội lớn so với dân số là 1 triệu người cầm súng, ăn lương nhà nước và chuyên việc đánh nhau. Chừng 800.000 quân chính quy và 200.000 binh sĩ phụ lực. Nhưng khi trận đánh lớn năm nay bùng nổ, quân số ấy có vẻ vẫn chưa đủ cho nhu cầu chiến trường.

Luật Đôn quân, gọi nhập ngũ thiếu niên 17 tuổi và đàn ông từ 39 tới 43 tuổi chỉ là một phần trong luật Tổng Động Viên. Có thể khi soạn thảo luật TDV những người có trách nhiệm không chú ý lắm đến chuyện đôn quân. Có thể họ nghĩ rằng đôn quân là chuyện không thể xảy ra được, nên họ làm cho có. Và do đó chuyện đôn quân trở thành một điều không thực tế, khó có thể thực hiện được.

Ngay khi ban hành luật Đôn quân, người viết bài này đã nghĩ rằng không thể thực hiện được. Và trong vòng hai tháng qua, những người từ 39 tới 43, và những thiếu niên 17 tuổi, vẫn chưa ai phải nhập ngũ, xong tất cả đã sống trong một tình trạng hối hộp rất «suýt pàng Hitler».

Từ 1 tháng 6 đến 15-6 lớp tuổi 39-43 phải nhập ngũ, từ 15-6 đến 30-6 là thời gian trình diện nhập ngũ của lớp tuổi 17. Đến hết tháng 5, nhiều nhật báo trong số có hai tờ đăng tin cậy là Saigon Times, Chính Luận loan tin chính phủ đã bỏ lệnh gọi lớp tuổi 39-43, tin nói rõ là lớp tuổi này sẽ không phải nhập ngũ. Có báo chạy tit 6 cột tin này và lớp tuổi 39-43 đọc báo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đó không phải là tin chính thức. Ngày hôm sau lại có tin cải chính.

Rời cung hoãn

Nhưng sau đó HBNC họp và cho lệnh hoãn nhập ngũ đôn quân nửa tháng: 39-43 tới hết tháng 6 mới phai đi, 17 tuổi tới 15 tháng 7 mới thực sự xếp bút nghiên. Một tháng trôi qua thật nhanh. Người nào lo vẫn lo nhưng đa số 39-43 vì bận rộn với cơm áo nên gần như quên luôn việc mình sắp phải nhập ngũ.

Và bây giờ là hết tháng 6, lại có lệnh hoãn nhập ngũ cho hai lớp đôn quân thêm nửa tháng nữa.

Theo sự đùi hỏi riêng của người viết bài này, được biết các vị trong chính phủ, nói riêng là ở bộ Quốc Phòng, Nha Động Viên, trong thời gian 2 tháng qua đã bận rộn, suy nghĩ và khò tâm nhiều về lệnh đôn quân. Các vị này nhận thấy trước hơn ai hết rằng gọi nhập ngũ lớp tuổi 39 - 43 là cả một vấn đề lớn, gây rắc rối nhiều cho xã hội. Những công dân ở trong số tuổi 39-43 này đa số đều có 1 vợ, nhiều ông hai ba vợ nữa, và ít nhất là có 3 con. Nếu có có tới 5 con, họ đã được hoãn. Họ là cột trụ trong gia đình, nhiều người khác chỉ sống được nhờ họ. Nhập ngũ, vợ con họ sẽ chết đói và đó là một rắc rối không sao có thể giải quyết được.

Con số kiểm tra của chính quyền cho biết chỉ 6 tháng gọi được chừng từ 15.000 đến 20.000 người ở

trong lớp tuổi 39-43. Và nếu gọi nhập ngũ số 20.090 người này, họ sẽ nộp chứng 200.000 tờ giấy trong hồ sơ quân vụ của họ. Đó là những giấy hôn thú, khai sinh con, giấy sống chung vv...

Nhưng nếu không thi hành..

Những người ở lớp tuổi 39-43 không còn đủ sức để chiến đấu. Nếu vào quân đội, họ sẽ đảm nhiệm việc gì ?? Có tin họ sẽ được ở văn phòng. Nhưng việc văn phòng đâu có phải là việc dễ, bất cứ ai cũng làm nổi ?? Họ chỉ có thể làm tổng như văn. Và họ sẽ trở thành những tổng thư văn «đờ luých» bình nhì nhưng lương lãnh từ 15.000 tới 20.000 đồng. Hoặc họ sẽ được mời «ngồi chơi sỏi nước» để cuối tháng lĩnh lương. Trong trường hợp đó họ sẽ trở thành những ký sinh trùng ăn bám vào quân đội. Đó là chưa kể tình trạng sự vắng mặt của họ trong mọi ngành hoạt động sẽ làm cho cuộc sinh hoạt ở các thành phố phải ngừng trệ hoàn toàn.

Nhưng luật là luật. Luật đôn quân nằm trong Luật TDV như đã nói và gồm 2 phần. Phần 1 là gọi lớp tuổi 39-43, phần 2 gọi lớp 17 tuổi. Nhà nước không thể chỉ thi hành một nửa luật và bỏ không thi hành nửa kia. Nghĩa là muốn gọi lớp tuổi 17, nhà nước bắt buộc phải gọi lớp tuổi 39-43. Nếu bỏ là bỏ cả hai. Mà nhà nước thì đang cần linh đế bỗ xung quân số, để đánh trận cuối cùng quyết định thắng bại.

Không phải thế...

Khi có lệnh đôn quân, người ta nói nhiều đến chuyện hai bố con cùng đi lính và coi đó là một đề tài để riêu cợt anh bố. Kẻ viết bài này được đọc ở trên một tờ báo nào đó một bài chuyện phiếm kể lại chuyện mới mấy tháng trước anh bố khuyên con cùi can đảm lên đường nhập ngũ, đau có chết ngay mà sợ, để rồi vài ngày sau đó chính anh bố mặt mũi bí ẩn khi thấy mình cũng phải đi nhập ngũ. Va đến lượt con khuynh lại anh bố: « Bố cứ can đảm nhập ngũ, đã chết ngay đâu mà bố sợ ..»

Nhưng riêu như vậy là lầm, sự thực không phải thế. Rõ hơn là anh bố không sợ chết — có nhập ngũ cũng vẫn phòng kia mà — nhưng mà là sợ mình nhập ngũ vợ mình sẽ đổi, con mình sẽ rách. Ai sẽ nuôi gia đình mình? Dù có cho anh bố cả năm để sửa soạn đương sự cũng không sao giải quyết được tình trạng già dinh. Đừng nói gì nửa thang hay một tháng.

Lệnh Đôn Quân, theo kẻ viết bài này, chỉ là một cơn ác mộng của những người quá tre và quá già cho việc binh đao. Và đó cũng là cơn ác mộng lớn của những người có trách nhiệm phải tìm ra người để bồi sung quân số. Nhưng kẻ này còn bối rối, lo âu, mất an ninh hơn là những người dân ở tuổi đôn quân.

Như vậy rời Lệnh Đôn Quân sẽ đi về đâu ?? Theo ngụ ý, nó sẽ chẳng đi về đâu hay đi đến đâu hết. Bởi vì nó không thực tế, vì nó đã quên quát ngay từ khi ngã ra cho nó ra đời trên giấy tờ.

Công trình mới của Bình Nguyên Lộc

Trong khi cuộc chiến hãi hùng, thảm khốc đang diễn ra, những công trình xây dựng văn hóa trở thành quí báu, nhất là các công trình đơn độc như của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Sau cuốn « Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam » Bình Nguyên Lộc tiếp tục khai triển các chứng tích để chứng minh nguồn gốc người Việt là giống Mã Lai (Anh-dò-nê-diên)

Cuốn sách mới nhất của Bình Nguyên Lộc là cuốn Lột Trần Việt Ngữ. Trong cuốn này Bình Nguyên Lộc đã đổi chiếu ngôn ngữ của nhiều sắc dân, từ Nhật Bản ở phía Bắc Á đến giống người ở Thái, ở Nam Dương Quần Đảo, các sắc tộc thiểu số Việt Nam, chứng minh giả thuyết tiên khởi của ông. Thí dụ Bình Nguyên Lộc đã có lúc so sánh 28 ngôn ngữ của 28 dân tộc về một tiếng để chỉ con cá.

Công trình khảo cứu của Bình Nguyên Lộc phải được nghiên cứu và thẩm định một cách đúng đắn. Nhưng chúng ta không quên rằng Bình Nguyên Lộc cũng là một tiền thuyết gia với số lượng tác phẩm lớn lao bậc nhất so với các tác giả đương thời. Mẫu tiền thuyết gia vẫn chảy trong huyết quản và trong ngòi bút của nhà văn, ngay cả khi ông viết khảo luận.

Thí dụ như khi Bình Nguyên Lộc khảo sát tiếng nói để chỉ Đàm Ba Con Gái trong 8 ngôn ngữ khác nhau.

Tác giả nhận thấy rằng ở miền Nam Dương Quần Đảo Wahine dè chỉ đàn bà. Người Nhật gọi đàn bà là Hím, người đảo Marquises gọi đàn bà Hina. Còn người Việt có tiếng Hím để chỉ con gái. Và nhà văn Bình Nguyên Lộc với trí tưởng tượng phong phú đã thử phỏng đoán sự biến chuyển ý nghĩa của tiếng Hím trong ngôn ngữ Việt Nam.

Luận về Cái Hím

Người Việt nam đã bỏ mất nghĩa của Hím mà cho nó một nghĩa thô tục là cơ quan của phụ nữ. (So sánh với tiếng Hím của Nhật, nghĩa cũ là con gái, nghĩa



ÔNG ĐẠO CÁY

mới ngày nay là công chúa. Cùng một gốc, người Việt biến tiếng Hím thành cái Hím, còn người Nhật biến Hím thành công chúa, tại sao? Nghe Bình Nguyên Lộc trả lời:

« Trường hợp Việt nam đánh mất danh từ Hím có lý do đạo đức và luân lý, chứ không phải là quên nghĩa cũ như trường hợp thằng Cu, cái Đĩ. Cái lý do luân lý ấy rất là ngộ nghĩnh... »

Ta cứ hình dung một bà mẹ hồi cõi thời, bà ấy dạy con: « Mày nên che cái con gái của mày lại ». Bà mẹ đó ăn nói rất tốt (thanh tao) vì bà tránh phải thốt ra một tiếng thô tục. Dĩ nhiên là trong câu của bà hai tiếng CON GÁI là HİM, bởi danh từ con gái chưa xuất hiện.

Nhưng nói như vậy chứng hai trăm năm là danh từ Hím bị hoen ố rồi nên phải tạo ra danh từ mới để diễn ý niệm con gái.

Trong một trang sau đó, Bình Nguyên Lộc lại chứng minh rằng hồi cõi thời, chữ gái trong tiếng Việt dè ebi giống cái mà thôi. Người thiểu số Khả lá vàng còn nói chữ Guôi là giống cái.

Người Mường gọi CON GÁI là ON KAI. Người Việt Bình Trị Thiên gọi con gái là CON CẤY.

Nhà văn đã được nghe 2 câu ca dao của miền Bình Trị Thiên:

Chờ coi ông sẽ làm gì.

Tha thiết với vận mệnh đất nước, chúng ta cũng phải cầu nguyện ông Nguyễn Văn Thiệu sẽ làm được sự nghiệp anh hùng thật sự.





GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

(TIẾP THEO)

— Thầy ở đâu mới về?
— Tôi ở trên Lào.
— Trên ấy hồi này có yên không thầy??
— Đánh nhau nhiều. Tôi phải chạy sang Băng Cốc. Tôi đi xa Saigon mất hai năm mới về được.
— Tôi có em làm ăn ở Viên Chiên trên Lào. Nghe nói người Việt mình làm ăn trên đó khá lắm, phải không ông?? Cò em tôi về chơi có bảo vợ chồng tôi lên đó làm ăn, cò em tôi giúp đỡ. Nhưng ông nhà tôi không chịu. Ông nhà tôi già dở chết đi được, ông ấy cứ nói đi như vậy là tha phượng cầu thực, ở đất nước mình vẫn sống hơn...

Người đàn bà đi vào một cuộc kè lối con cùa con kê trong đó có em xí Lào và ông chồng già dở được nhắc đến luôn luôn, nhưng Mạnh không nghe bà ta nói gì. Chàng đang mẩn nghẽn đến Thịnh. Chết. Cái chết đến với chàng tự nhiên. Chàng bỏ trốn trước cái chết và khi trở về, cái chết lại chờ con chàng.

Đề cho người đàn bà nói một lúc, chàng mời giọng hỏi:

— Ông Thịnh chết ở đâu, bà có biết không? Người đàn bà thở dài:

— Đó là một chuyện buồn. Tôi có được mấy bà làm trước ở đây nói qua cho nghe. Bà ấy tự tử. Không ai biết vì sao bà ấy lại tự tử.

Sau khi bà ấy chết, ông ấy buồn như người mất trí. Chừng 6 tháng sau khi bà ấy chết thì ông ấy bị tai nạn xe hơi trên đường từ Đà Lạt xuống Nhà Trang. Xe rơi xuống vực, ông ấy chết trong xe...

Đất trời u ám và mưa lại rơi. Saigon hồi này cũng có những cơn mưa dầm dề kéo dài cả nửa ngày, gần giống như những ngày mưa lè thè ngoài Bắc. Mạnh thấy lạnh run. Thời gian đứng nói chuyện trong sân vi-la vắng với bà quản lý già tuy không lâu lắm nhưng cũng làm hai chân chàng mỏi rã rời. Chất rượu nóng trong người chàng đã tiêu tan, chàng lại rất cần uống rượu.

Chàng đi như chạy vội ra khỏi vi-la và dưới trời mưa, lầm lũi đi trên hè phố vắng. Quán nước đầu đường, nơi ngày nào trước đây hai năm chàng từng ngồi chờ Kiều Dung vẫn còn đó, chàng bước vội vào quán.

Chàng nhận ra chú thiếu niên lần trước từng tiếp chàng trong quán này. Chú có vẻ là con ông

chú quán. Lần này chàng thấy chú dồi khát ở mấy diễn túa chú dài hơn, che kín hai tai và phủ kín rán. Mặt chú nồi nhiều mụn.

— Có rượu không?? Có rượu không??

Chàng hấp tấp hỏi.

Chú thiếu niên lúng khùng:

— Đủ thứ. Rượu gì cũng có. Ba xi đế, Vĩnh Tòn tên, Cò Nhắc, Úyt ki, Cuốc Voa di. Gion ny Uác cua... Ông dùng gì?

— Whisky. Cho ly sec.

— Sách là cái gì?

— Là uống không soda.

Chất rượu nóng như đem lại sinh khí trong cơ thể tàn yếu của Mạnh. Chàng cảm thấy chất nóng để chịu trôi từ cổ xuống dạ dày, tràn lan ra khắp nơi, như làn nước ngọt mát lan trong vùng đất cằn cỗi, khô nóng. Cùng với cảm giác dễ chịu ấy, nỗi lo sợ u ám trong hồn chàng giảm đi, xa xôi, mờ nhạt. Như một cục nước đá tan đi cạnh bếp lửa. Lo sợ như đã hết, thay thế vào đó chỉ còn là một nỗi buồn nản.

Thịnh đã chết. Trong hai năm qua, chàng đoạn tuyệt với Sài Gòn và những người ở Sài Gòn. Người cuối cùng còn móc nối chàng với thảm kịch hai năm trước đây đã chết. Thế là hết. Cuộc đời chàng chỉ là một chuỗi dài những đeo chật, những lở lát. Chàng đã đến chật trong cuộc đời Kiều Dung, đã chật bước chạy lên gác chuông khi nàng sắp nhảy xuống, bây giờ trở lại Sài Gòn để cõi gặp lại Thịnh, chàng lại đến muộn.

Ly Whisky uống không soda, không đá, thứ hai làm cho người Mạnh nóng lên, như khi chàng ngồi phơi nắng. Cảm giác ấy làm chàng nhớ lại lời khuyên của ông bác sĩ: nên sống ở nơi nắng ấm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ. Nên đi Vũng Tàu, Bất giác chàng mỉm cười. Nếu chỉ cần nắng ấm thôi cần gì phải đi ra Cáp cho mắt thi giờ, chỗ nào mà chàng chàng có thể hưởng được nắng ấm. Nắng ấm của chàng nằm trong ly rượu này. Mặt trời là chai rượu, màu vàng óng của rượu là ánh nắng.

Mạnh móc gói thuốc lá nhẫu nát lấy một điếu đưa lên môi. Chiếc bật lửa trong tay làm chàng nhớ lại Kiều Dung. Chàng chưa tắt cả những giây liên can đến nàng. Chàng còn chiếc bật lửa Dupont này. Chàng nhớ rõ buổi trưa chàng đi lang thang trong những cửa hàng thương xá, chọn lựa biếu nàng một tặng phẩm. Chiếc bật lửa này nằm trong sác tay sao, cái sác cùng theo nàng rơi từ trên gác chuông xuống nền đất, sác mở tung và út rơi ra. Chỉ cần chàng đánh mất nó nữa là hết bẩn.

Quán nước này có vẻ là nơi hò hẹn của những ông tài xế tắc xi. Một chiếc tắc xi chạy tời đậu nói dưới hai chiếc đê đậu trước ở đó. Mạnh chợt có một quyết định, chàng vẫy chú thiếu niên mặt mụn.

— Chi ông?

— Tôi muốn bao một xe tắc xi đi xa. May ông tắc xi này có ông nào chịu đi, làm ơn giới thiệu..

Chú thiếu niên thành thạo hỏi lại:

— Đi xa là ông đi đâu ?? Vũng Tàu, Đà Lạt hay Cần Thơ ??

— Lộc Ninh. Đi chừng 2 giờ, về 2 giờ. Khoảng 5 tiếng cả thảy. Về liền ngày hôm nay.

Chú thiếu niên đi ra phía mày ông tắc xi đang ngồi nhậu nói nhô với một ông. Ông này nhìn Mạnh như dè trước lượng ông khách là người ra sao. Sau đó, ông ta tới ngồi xuống trước mặt chàng. Mạnh thấy ông này có vẻ là một tay chơi trước đây, miệng ông có nhiều răng vàng và một cái nhẫn chữ Thọ thật lớn đeo ở ngón tay. Ông tài hút thuốc Bastos, xài bật lửa Zippo. Những ngón tay ông vàng đèn khói thuốc.

— Thầy muốn bao xe đi Lộc Ninh ??

Mạnh gật đầu:

— Tới một nhà thờ gần Lộc Ninh, nhà thờ xã Bình Lạc, cách chầu thành chừng 4 cây số. Ông đi không?

— Đi chờ.

— Ông lấy bao nhiêu ?? Đi ngay bây giờ, chỉ chừng 5 giờ chiều nay là về tối. Bao nhiêu ông?

— Thầy cho 2.000.

Mạnh trợn mắt:

— Chi nhiêu dữ vậy?

Chàng nghĩ nhiều lắm là ông tài đòi 500 đồng.

Đôi mắt trồ của ông tài còn trợn lên lớn hơn mắt chàng :

— Coi... Bộ thầy nghĩ 2.000 đồng giờ lớn lắm sao ?? Xe tôi mướn đã 800 một ngày rồi. Phải là xe tốt mới chạy xa được, tắc xi nhỏ tham chạy xa nambi đường chết ngắt. Thầy coi xe tôi kia. Bờ Rô 203... Phải là Bờ Rô mới chạy về miền quê nỗi. Thầy có gọi mấy cái xe nhỏ kia người ta cũng không dám chạy...

Mạnh bỗng lóng. Chàng biết nếu trả giá gắt gao số tiền mướn xa sẽ là 1.500đ. Nhưng chàng cần sự vui vẻ, sốt sắng của người khác. Rất có thể là chàng quên đường tới nhà thờ Bình Lạc và chuyến đi này có thể sẽ dài lâu hơn là 5 tiếng đồng hồ.

Trước khi lên đường, chàng mời ông tài uống rượu. Ông tài sốt sắng nhận lời. Tỷ lệ lượng của ông có vẻ rất nặng, Mạnh nghĩ ông ta có thể uống nửa chai cũng chưa ngã. Chàng hẹn :

— Trở về Saigon tối nay, tôi dãi ông một bữa thật say. Tha hồ cho ông nhậu. Ông có cần đồ xăng không? Tiền đây.

Chàng rút ví lấy đủ 2.000 đồng đưa cho ông tài. Chàng ra xe ngồi trước. Một lát sau, ông tài từ trong quán đi ra, tay xách theo chai Whisky còn chừng 1 phần 3 rượu.

— Thầy hai coi bộ cần có rượu — ông nói — Tôi cần thận mua chỗ rượu này mang theo, lữ đợc đường thầy hai có cần uống tí chút chàng.

Ông ta đưa chai rượu cho Mạnh.

Mạnh lắc lắc chất rượu óng vàng còn lại trong chai :

— Phải đấy. Chai whisky này ở Saigon bán bao nhiêu ông ??

— Chợ Trời thì chừng ngàn mốt, ngàn hai. Bon nhà hàng có mổi mua vô rẻ hơn, chừng tám, chín trăm một chai là cùng.

— Ở trên Lào rẻ hơn, chai này chỉ chừng ba trăm bạc Việt thôi.

— Thầy hai mới ở trên Lào về ?

— Dạ, Tôi mới về Saigon được một ngày.

— Hèn chi thầy không biết giá sinh hoạt ở Sài Gòn. Hồi này sinh hoạt mắc mỏ lắm, làm không đủ ăn. Chiến tranh lanh rộn nữa. Con đường bụi mìn đi bùa nay cũng hơi ngán đây. Nếu là người khác chưa chắc đã dám đưa thầy đi à. Tôi sáng trưa về chắc ăn hơn, nhưng tôi tin rằng cũng không có gì, sau năm giờ chiều còn kẹt ở đó mới ngán...

Dưới một bầu trời sám lái phết mưa, cảnh vật tiêu điều, ủ dột, Mạnh nhìn thấy tháp chuông nhà thờ hiện ra trên vòm cây. Chàng sợ khi trở lại đây, chàng có thể bị lạc. Nhưng không, chàng chỉ cho ông tài đi đúng đường, chắc chắn như chàng vừa tới đây ngày hôm qua vậy.

— Ông cho tôi nhà thờ đó.

Mạnh đưa chai rượu lên môi, tu ngay từ cổ chai. Uống như thế, chất rượu sộc vào họng chàng, chàng ho sặc sụa và ứa nước mắt. Nhưng chàng cần có rượu để có thể ra khỏi xe, đi vào nơi Kiều Dung đã chết.

— Tôi uống gần hết chỗ rượu ông mua rồi...

Ông tài vui vẻ :

— Không sao, Thầy cứ uống đi. Tôi mua cho thầy dùng mà...

— Lát nữa trở về Saigon, tôi mua thường ông một chai nguyên.

— Dạ. Sao cũng được. Thầy tới đây làm chi ??

— Hỏi thăm một người thân của tôi. Ông cứ ngồi trong xe, tôi vỗ nhẹ thò xong ra ngay. 10 phút là nhiều.

Mạnh chui ra khỏi xe, tay vẫn còn cầm chai rượu. Chàng cảm thấy lạnh đến run chân tay, nhưng không phải lạnh vì thời tiết bên ngoài mà lạnh từ trong cơ thể chàng lạnh ra. Chất rượu không còn đem lại đủ hơi nóng cho chàng. Mạnh đưa trả chai rượu cho ông tài và nâng cao cổ áo vest, lao đao đi vào nhà thờ.

Nhà thờ tiêu điều hơn. Hai năm rồi, bao nhiêu đêm mưa, ngày nắng đã rơi trên tòa nhà thờ này, mặt tường vôi loang lổ chỉ còn màu sám đất. Cố tiếng những lầu lá chuối chạm vào nhau sột soạt kêu gió lạnh thổi qua.

Người đàn ông thu mình đứng ở đầu nhà thờ, nhìn sang khoảng nền đá dưới tháp chuông. Ở đó vào một buổi chiều cách đây hai năm, người đàn bà Y yêu đã rơi xuống, nằm chết.

— Ông cần chuyện chi, thưa ông ?

Tiếng hỏi làm Mạnh giật mình, chàng quay lại. Người hỏi chàng là một Di Phước.

Một Di Phước nhà thờ miền quê, từ đầu đến chân toàn một màu vải đen. Mạnh nhìn và không thể đoán được số tuổi của người nữ tu. Bốn mươi, bốn mươi ngoài, cũng có thể chỉ mới ba mươi. Những người đàn bà tu hành có nét mặt riêng biệt, khó có thể nhìn mặt mà biết được tuổi tác của họ.

— Di trông nom nhà thờ này sao, thưa Di ?

— Dạ tôi.

— Hai năm trước đây có một bà từ Saigon té từ tháp chuông này xuống chết ở đây. Mạnh chỉ tay về phía nền đá. Không biết Di có biết gì về chuyện ấy không ??

Người nữ tu nhìn theo tay Mạnh, Di như nhìn thấy xác chết ở đó và bàn tay đưa lên làm dấu thánh giá.

— Ông là gì của bà ấy ??

Không trả lời câu hỏi của Mạnh, Di Phước hỏi chàng một câu khác. Mạnh nói dối thật tự nhiên :

— Tôi là anh. Tôi đi làm xa nên không có mặt ở Saigon khi em tôi chết..

Chàng hỏi bằng giọng đầy uy tín, như chàng cần biết, nếu người chàng hỏi không biết, chàng sẽ tìm hỏi người khác :

— Tôi có biết gì về vụ ấy không?

— Thưa Liết. Di Phước đáp. Chính tôi là người tìm ra xác bà ấy. Bà ấy là vợ một ông giàu lòn làm ở Saigon.

Mạnh ngạc nhiên :

— Đì tìm ra xác..người chết ?

— Dạ, chính tôi. Lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Tôi không biết bà ấy tới lúc nào, tới một mình hay tới với ai. Tôi cũng không biết bà ấy rơi xuống lúc nào chỉ biết chắc chắn là phải sau 4 giờ chiều. Vì vào lúc 3 giờ chiều hôm ấy, tôi còn rời nhà thờ đi vào trong xóm và đi ngang qua chỗ này, không thấy gì. Lúc gần 5 giờ, tôi từ trong xóm về, khi đi ngang đây, tôi thấy bà ấy nằm đó. Tôi chạy trở vào xóm nhờ người ra quận báo tin. Mãi đến khuya mới có xe cứu thương trên tinh thần xuống xác bà ấy đi. Mấy năm trước còn an ninh kia, như tinh hinh bây giờ thì chắc phải tới ngày hôm sau trên tinh thần mới có xe và người xuống điều tra. Tôi nghiệp bà ấy. Hãy còn trẻ quá, đẹp nữa. Tôi có nghe mấy ông cảnh sát nói với nhau là bà ấy bị... đầy xuống chử không phải tự tử.

— Đầy xuống ?? Ai đầy ?

— Tôi không biết. Chỉ nghe mấy ông nói như vậy. Bà ấy không thể đi bộ tới đây được; Trước đó có người ở đây trông thấy một chiếc xe ô tô đi tới đây, trong xe có một ông một bà. Cái xe và ông đó biến mất.. Người ta nghĩ là ông chồng bà ấy lái xe đưa bà vợ tới đây. Vụ này rồi về sau tôi không biết ra sao...

cười đò buồn

● CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG sưu tầm

Của tôi, của anh

Thất Sêng và Bát Vạn là đôi bạn chơi với nhau từ nhỏ. Lớn lên, hai anh hợp tác mở hiệu buôn. Cả hai cũng làm chủ chung. Tất cả mọi thứ cùng chung, kể cả việc sài chung một em nữ thư ký.

Một hôm Thất Sêng, mặt rách như cái mền, cho Bát Vạn biết một chuyện động trời :

— Nguy rồi. Em thư ký của tụi mình sắp có con. Tụi mình sắp trở thành.. bố chung.

Bát Vạn, từ hồi nào vẫn là người thản nhiên và suy tính hơn, giải thích cho bạn thấy là việc em thư ký có con không phải là một đại họa quá ghê gớm, nhiều chuyện khác có thể xảy ra làm cho đôi bạn khổ hơn, chẳng hạn như việc buôn bán có thể ngưng trệ, etc. Đôi bạn bàn tính về việc em thư ký và đồng ý rằng khi đứa con của em sinh ra, họ sẽ nhận đó là con chung, mọi khoản tiền nuôi con chung sẽ được hai anh chia nhau chịu cũng như tất cả như sự sài chung, tiêu chung từ trước đến giờ. Như vậy có nghĩa là chú nhỏ sắp ra đời sẽ may mắn hơn người, chú có tới hai bố chứ không chỉ là một bố như những đứa trẻ khác.

Ngày trọng đại, tức là ngày em thư ký khai hoa nó nhụy tới, Thất Sêng và Bát Vạn đưa em tới nhà hộ sinh và trong lúc em ở trong phòng đỡ, hai anh ngồi hút thuốc lá vặt chờ ở phòng đợi.

Chờ lâu quá, Thất Sêng nói :

— Tôi sốt ruột quá chịu không nổi, anh ở lại chờ tin nàng đi. Tôi sang ngồi ở tiệm cà phê trước cửa Khi nào xong, anh qua đó cho tôi biết..

Nửa tiếng đồng sau Thất Sêng thất bại tới. Nét mặt Bát Vạn rầu rầu rất nghiêm trọng. Khi nghe câu hỏi, Thất Sêng đã cảm thấy có chuyện gì chẳng lành xảy ra :

— Nàng làm sao ?? Có chuyện gì xảy ra vậy ??

Thất Sêng hỏi.

Bát Vạn thở dài :

— Nàng để sinh đái. Nhưng con anh còn sống, con tôi chết rồi.

Bát khà

Cô giáo nói về tỷ số sinh đẻ mỗi năm của loài người trên thế giới. Khi nói đến sinh đẻ và đông dân cư, trước sau gì người ta cũng phải nói đến dân Tàu, vì giống dân này đông nhất thế giới, đồng thời cũng đẻ dài khỏe nhất thế giới.

— Trong mỗi phút đồng hồ — cô giáo nói — 700 triệu dân Tàu sinh ra đời chừng 100 con nít. Giả tỷ như bảy giờ dân Tàu cứ xếp hàng tư, nối nhau di và nhảy xuống biển chết hết 4 người này lại tới 4 người khác. Cứ liên miên như thế mãi dân Tàu cũng không bao giờ chết hết người. Vì số được sinh ra vẫn nhieu hơn số bị chết..

Cử tọa choáng váng ngồi yên. Nhưng từ cuối lớp, một sinh viên do tay xin hỏi :

— Thưa cô.. Theo tôi nghĩ.. chuyện cô vừa nói về dân Tàu không thể nào là sự thực.

Cô giáo mỉm cười :

— Chuyện tôi nói tất nhiên chỉ là một chuyện giả tưởng. Nhưng tại sao lại không thể đúng với sự thực. Anh có thể làm một con tinh nhỏ la thấy..

— Thưa cô, tình thì đúng—anh sinh viên nói—Nhưng thực tế thì không thể được. Bởi vì thưa cô nếu 700 triệu dân Tàu cứ xếp hàng tư và di tới để nhảy xuống biển mãi, họ làm sao có thể giờ đây.. yêu nhau và đẻ đẻ con ??

Mè tín

Đang phút mài mẫn, mê ly, chợt có tiếng đập cửa gấp rút. Nàng đẩy chàng ra, sợ hãi :

— Chết rồi.. Chồng em về.. Anh mau nhảy qua cửa sổ xuống đường đi.. Chết cả bảy giờ..

Chàng tinh thần cuống lên :

— Từng lầu này là từng thứ mày ??

— Từng thứ 13..

Chàng kêu lên :

— Từng thứ 13..?? Trời đất, làm sao anh nhảy??

Nàng cõng la lên :

— Trời đất.. Đến phút này mà anh còn mè tín sợ con số 13 sao ??

Văn chuyện mè tín

Và đây là chuyện liên can đến con số 13 thứ hai của tuần này :

Trong phòng khách sạn, gã đàn ông hỏi một em Lô Li Ta :

— Em bao nhiêu tuổi ??

— Em 13.

Gã giật nảy người, trợn mắt :

— 13 tuổi ?? Thời, thời làm ơn bạn quần áo dùm, di ra khỏi đây mau cho tôi nhá..

Ra đến cửa, em nổ ngực dài :

— Năm Bơ Then. Đi chơi bời mà còn sợ con số 13..



ĐOẠN TRƯỜNG AN LỘC

□ PHAN NHẬT NAM

(tiếp theo và hết)

Chiến trường lở mặt

An Lộc tàn khốc, nhưng đối với quân dân miền Nam sự tàn khốc này mang một nét bi tráng, hào hùng. Đây là khối lửa nung đốt và tơi chín người.. An Lộc bị thương bị thương áy thíc giục con người cố đập đỗ định mệ h, vượt khỏi định mệnh tàn ác để tồn tại, tồn tại trong tự do chỉ riêng một lần trong đời cảm thấy khi từ bỏ tài sản đổi bằng mình đi dưới trời đại pháo. Chỉ vì muôn sống tự do người dân An Lộc mới bất chấp tất cả, mới vượt qua tất cả, đi trên cái chết, trong cái chết để thể hiện ý hường trừu tượng mà suốt đời dài không một lần lý luận. An Lộc dùng cảm kiền cường đứng vững chải trên diều tàn, vĩ đại như ánh lửa soi đường cho cả dân tộc, lịch sử sẽ ghi nhớ, lòng người sẽ in sâu, An Lộc, cây cối thụ quê hương còn lại sau cơn Đại hồng thủy máu lửa..., Người miền Nam nhìn An Lộc như tấm gương soi rõ chân dung binh hùng cao cả của mình.

Nhưng chiến trường này có mặt trái của nó, đó là một chiến trường phi nhân, vô lý và tuyệt vọng... chiến trường hư không, chiến trường chết, mồ chôn ảo vong và bạo ngược. Người Cộng sản hùng hết mặt trái này.

Bỏ đi những sự kiện chiến thuật như Bắc quân đã có đủ ưu thế chiến trường, gần hậu cần, hành lang chuyển quân rộng rãi, dễ di chuyển, nguy trang tốt, tiếp vận, tiếp liệu đầy đủ và nhất là được yểm trợ bởi một hỏa lực khủng khiếp, một hỏa lực vượt hẳn mọi hỏa lực bộ binh đã xử dụng của quân sự thế giới. So với Mậu thân Hạ Lào, chiến trường Trị Thiên, Komtum, An Lộc vượt quá xa về hỏa lực. Không có một trận địa pháo nào dồn dập và nặng nề trên chiến trường nhỏ bé như An Lộ, sẽ không bao giờ có nữa, chắc chắn như thế. Nhưng dù đã có được hết ưu thế chiến thuật, ba công trường 5,7.9 được tăng cường hai trung đoàn chiến xa 202 và 203, Cộng quân vẫn không «dứt điềm»

An Lộc... Mặc dù cho đến hôm nay khi viết những chữ này (20-6-72) vẫn còn hoạt động địch mạnh tại Tàu Ô, Đức Vinh và An Lộc còn nằm trong vùng hỏa tập tiên liệu của 2 hướng pháo Tây Bắc, Đông Nam.. Nhưng mục tiêu chiến thuật (nhấn mạnh chữ chiến thuật) của chiến dịch bị gãy đổ, hoàn toàn gãy đổ...

Tinh thần cộng quân sụp đổ

Nhưng mặt trái chiến trường không phải ở sự thất bại này, mặt trái là sự tan vỡ huyền thoại của bộ binh Bắc Việt. Chưa có chiến trường nào với thứ linh năng lực tác chiến lại xuống thấp đến thế; khả năng tác chiến kém có thể do vì thiếu huấn luyện, thực tập và chưa có kinh nghiệm trận địa. Nhưng yếu tố chính để làm cản bản cho toàn bộ yếu kém này là tinh thần Bắc quân: Khối hụ không thắt vong và chán nản cao độ... ở mặt trận Trị Thiên, binh sĩ Bắc Việt khi vượt sông Bến Hải tràn xuống Đồng Hới, Quảng trị dù sao vẫn còn

mang được tâm lý: Đánh trên quê hương, đánh trên đất nhà, họ lại được thúc đẩy thêm ý định giải phóng, sự hận thù đối với dân miền Nam, nhất là dân ở thị trấn thành phố... Tâm lý này vẫn còn nguyên cường độ nên khi vào Quảng Trị, toán lính Bắc quân giữ được tính chất cực đoan cường bạo để thúc dục và nâng cao khả năng tác chiến—Khả năng giết dân và quan miền Nam. Ở chiến trường Kontum, tuy trải qua một chặng đường dài di chuyển, lại chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần Bắc quân vẫn chưa bị hoàn toàn tan vỡ vì các trận đánh ở đây cao độ Delta, Charlie Hotel phía Tây Quốc lộ 14, ở đèo Chu Pao dù sao vẫn không có sự hiện diện của dân... Đánh trong rừng, người lính khai triển tối đa khả năng chém giết không bị ghê tởm bởi những cảm giác ân hận, lờ lầm... Nhưng ở An Lộc thì khác, Bắc quân từ mặt khu hỏa tập về mục tiêu mà dân nhiều hơn lính, dày dáo dác, sợ hãi, trốn tránh và chết thảm.. lòng người nào trong cuối đáy không thoáng ngậm ngùi khi chính tay mình hạ sát kẻ thù không... Thêm vào đấy, các công trường 5, 7, 9, là chỉ danh của các sư đoàn «mặt trận», có cán bộ và lính người Nam xem kẽ cùng những người từ phương Bắc đến... So sánh đã xảy ra, chuyện trò sẽ rõ, lính Bắc nhận được châm dung đêch thực của mình, biết rõ hành động phi lý khi rời bỏ quê hương từ một chốn mít mùng để dấn thân vào cuộc chiến tuyệt vọng, tuổi 15,16, 17 rất dễ bị khích thích nhưng cũng mau mắn ngã lòng—Số tuổi thảng thán, nhạy cảm và thơ ngây.. lính Bắc ở mặt trận này bị phá vỡ toàn hệ thống tinh thần vì chiến trường lở mặt.. Hàng ngày dân chúng vượt qua «bài pháo», qua Xa Trạch, Tàu Ô.. kèm theo sự chết, như cánh tay nghiêng ly nước đã đầy.. lính Bắc vở mặt, thấy mình kẹt trong chiến trường phi nhân, nhưng cũng đã muộn vì cổ đã bị xiềng vào đồng đội... Giờ báo tử cho bộ binh Bắc Việt đã diễm...

Thư của người tình hư vô

Di chuyển trong 6 tháng với cơm khô muối hột, dù trận chiến

vô vọng, lại có thêm hoán cảnh đề so sánh— Người dân miền Nam và miền Bắc Có thư viết về Bắc thủ nhận: «Vấn đề bồi dưỡng tại chiến trường lúc này đã tiến bộ, không còn thiếu thốn như ở thời gian di chuyển nữa...» Được ăn no, thấy rõ dân tính, tranh nhò đến gia đình nơi xa thiêu thốn, đường về không còn lối, lòng người lính Bắc trẻ tuổi trùng hồn xuống đến độ thấp nhất, trong cơn ngất ngứ lại được «bồi dưỡng» thêm bởi những giọng thư thương nhớ, cảnh hờ trung điệp như Trường Sơn, mít mù như rừng thẳm, nhớ tha thiết, nhớ giỗ máu, cát da... Nhớ và cảm thấy được hết nỗi tuyệt vọng của cuộc tình chia cách. Sức mạnh nào để cầm cay súng, trái tim nào còn đậm theo nhịp cầm hờn. Người lính Bắc hay gã lính xâm lược nguy danh cay đắng trong chiến trường lở mặt... «Áp lá thư em vào ngực anh đọc



đã mấy chục lần...» Người tình hư không đã viết vào nhật ký để trả lời cho bức thư tha thiết. Thư của người—gởi—gười. Người yêu dấu không bao giờ gặp lại.. Những bức thư có những nội dung như sau:

Anh Hữu thương :

Thế nào hai chủ nhật trôi qua có nhớ lầm không? Có thể nói từ khi anh và em cùng nhau bắt tay xây dựng vợ chồng thì hai chủ nhật này là hai chủ nhật khó khăn và nặng nề vượt qua lầm anh hờ. Em biết lầm rồi, trong những giờ phút đó anh muốn thật lên thật to để làm sao em lại những lời nói của anh, rồi cùng anh nói chuyện, rồi em cũng biết lầm những bước chân đi trong những giờ phút đó nó như một con người không có tri giác mà những bước đi đó không hề biết đến, không hề nhớ đến, đầu óc sẽ triền miên suy nghĩ, những cái gì gọi là kỷ niệm

đời sẽ hiện ra và bắt đầu như diễn kịch trước mắt. Thật đúng tâm trạng của anh lúc đó em sẽ đoán được, vì sao em lại biết tài như thế? vì em đã nằm giữa trái tim anh, dòng máu của anh đã cùng chảy theo nhịp thở của em, cho nên dù sao, dù ở phương trời nào em đều đoán được.

Thế nào rồi đó, chân sưng to không, bằng cái «cột đình» chưa? vai đã lột những lớp da bên ngoài gọi là «không đáng kể» để đổi lấy lớp thịt «hồng hào» chưa? Có đau lầm không anh? Có hỏi họ để tìm lá, dâu ngoại khoa mà bóp chưa, nhức lầm anh hờ. Anh Hữu ơi, em biết đi đường vắt và lấm rồi đó, ăn uống khó khăn như vậy có mua gì cải thiện đến không? Trên đường đi có xảy ra đau ốm gì không? Nghỉ đến đó em té buốt cả người càng thêm nhớ nhung suy nghĩ, có sinh ra cái mui nào để làm thêm đau đòn bắn không? Vì mùa này là mùa mạt của «đồng chí», đây phải không Thủ trưởng. Hai chữ Thủ trưởng nói cho vui vây thôi, chứ không phải em mơ ước như vậy đâu nhé. Thật ra tâm trạng của em chỉ mơ ước rằng sao cho ba năm nghĩa vụ xong, anh được an toàn cùng về với anh em, em muốn nhắm mắt làm sao thời gian sẽ trôi nhanh đi và nhanh đi nữa để anh và em được về sống trong một ngôi nhà nhỏ hẹp, để cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau hưởng những hạnh phúc đẹp đẽ, những cái đó em nuối một mors ước, một mộng đẹp, chưa đựng nó trong một khói ốc, trai tim đầy tình chung thủy của tình nghĩa vợ chồng đã nhen nhúm từ lúc đầu. Anh ơi, xa anh đi, em nhớ lầm, em thương anh lầm, anh nói, anh cười, anh triết mến thương, anh em làm sao quên được. Có ai hiểu thấu tâm trạng của em trong những lúc nhìn vật của anh, từ nét chữ anh viết cho em, rồi đến cái nhìn nữa... Chao ơi em muốn bấu lấy mà nhìn, nhìn mãi, nhìn vui nào cho chán được. Anh Hữu ạ, nói mãi cũng không hết nhớ nhung của em lúc này dõi với anh thôi, em Lời chuyện khác anh nhé...

(Xem tiếp trang 54)



HƠI TRỊ THIÊN BẤT KHUẤT

đùng một phát giặc tràn qua Bến Hải
vào Trị Thiên gieo rắc nỗi kinh hoàng
nào Cam Lộ nào Gio Linh đồ mâu
dưới lưỡi lê dưới mũi súng quân thù
từng đoàn xe tăng từng lô đại bác
là từng nỗi kinh hoàng chụp xuống Trị Thiên
nào mẹ Gio Linh nào cha Cam Lộ
mắt đỏ hoe, nay càng thêm rực cháy
lửa cẩm thù bùng cháy cả tâm can
quyết đứng dậy đuổi xua loài ác thù
bằng trái tim bằng giòng máu hào hùng

xxx

hơi Trị Thiên hơi giời tuyển kiêu hùng
hãy đứng lên, hãy nhìn ra trước mắt
quê hương ta, Trị Thiên đây bất khuất
đang rên xiết dưới gót giày cuồng bạo
hàng vạn người đang đau khổ

hàng trăm người đã ra đi vĩnh viễn
vì xe tăng vì đại bác quân thù

xxx

nha đã cháy, lửa đã đốt
trái tim Trị Thiên ta rao rực cẩm hồn
hãy cùng đứng lên ta đi làm lịch sử
bằng trái tim của mẹ Gio Linh
bằng giòng máu của giời tuyển địa đầu
cùng đứng dậy đánh quân thù khát máu
trái tim ta sẽ là ngọn lửa thật sáng
giòng máu ta sẽ là giòng suối thật xanh
xua đuổi bạo tàn gỏi tần cuồng bạo
cho Trị Thiên rực rõ ánh hào quang
hơi Trị Thiên bất khuất
hãy cùng ta đứng dậy

25-5
NGÔ MỘNG QUYỀN

BÀI VIẾT CHO THẰNG EM QUÁ CÓ

tròn năm năm từ khi mày giải ngũ
vĩnh viễn không còn mặc áo ka-ky
là năm năm tao đi làm lính thú
tiếp tục như mày mặc áo trây-di
tròn năm năm tao không về lần giở
thằng em mình năm xuống thật thảm thương
tao vẫn nghèo nên không tiền xây mồ
mày hiều cho tao trong nỗi đoạn trường
cha mẹ qua đời tao vừa lén chín
mày mới lên hai chập chững khóc, cười
hai thằng lớn lên rồi mày đi lính
tao dậy học trò, ngày tháng buồn rơi
rồi một mùa xuân tin từ mặt trận
mày đã ra đi từ giã cõi đời
quá xót thương mày tháng em lận đận
tao khóc trong lòng mà nước mắt rơi
à, con nhỏ bồ mày bây giờ nghỉ học
nó đã lấy chồng về nước từ lâu
nó không thể sống một đời đơn độc
tao cũng gượng cười tiên đưa em dâu
nay ngày giỗ mày tao còn biền biệt
một vò rượu đầy dăm chiếc nem khô
với một tình thương cho mày tha thiết
ngồi nhớ đến em - buồn rớt không ngờ...

DẠ SẦU VĨNH THỦY

CHO BẢO SĨ TƯỞNG

Đêm nay uống với bạn
Vài ly cà phê đắng
Sớm mai bạn ra đi
Nơi chiến trường bom đạn
Bom đạn thì quá nhiều
Biết chất làm sao hết
Chúng đem cả sang đây
Tặng dân mình tận diệt
Ta chỉ thương cho người
Ra ngoại quốc, lại về
Yêu quê hương hết dạ
Không như những bọn hè
Chiến trường cơm gạo sấy
Cũng là của Việt Nam
Chiến tranh vẫn còn đây
Trên giòng Cửu Long Giang
Ta chỉ thương cho người
Một đời chăm học tập
Một đời biết cũng nhiều
Một đời đi cùng khắp
Rồi lại đến chiến trường
Vây quanh toàn đạn bom
Thái chúc nhau lành lặn
Rạng về thăm nhà luôn

TT.K

ĐÊM GÁC TÂN ĐIỀN

Tặng nhóm bạn hiện phục vụ
Đại đội 21290/DPQ Hải Lăng

ngồi trên lô cốt Phú Diền
nghe tâm tư chảy qua miền hoang sơ
mình con chốt nhỏ cuộc cờ
hai bên hối thúc dành chờ giết nhau
đêm đen đưa mắt quầng sâu
trăm con dom dom nguyện cầu bình yên
rồi khuya ru giấc cô miên
chập chờn mông mí đảo điên tình người
sầu cho thế kỷ hai mươi
sầu cho chiến cuộc chôn vùi tuổi xanh

THÚC LỆ

DD2111 KBC : 6984

CÓ LỄ HÔM NAY TÔI PHẢI NÓI

Ồ, có lẽ hôm nay tôi phải nói
khi triệu mặt trời đang bứt rút trong tim
khi nghìn con sông rộn dâng cao trong phòi
khi hồn tôi nhoi nhói những vết kim
cốp tôi phải nói
nói về thành phố của chúng ta
thành phố hôm nay và hôm qua
anh và tôi ngập chìm trong rác bần
chúng ta tội tình như những thây ma
cốp tôi phải nói
nói về thằng em vừa lăn ra chết
nói về người chị vừa cụt đôi chân
nói về tôi
nói về anh
những kẻ ngu ngơ tưởng mình để ra từ hòn
đá
sống như chó đói
chết để dàng tựa con kiến hôi
tôi phải nói, tôi phải nói
sóng lớn đang òa ra từ tiếng nói thất thanh
và môi tôi không còn có nụ cười
nên lời nói sẽ trở thành tên nhọn
tôi phải nói, tôi phải nói
hạnh phúc dù sao cũng đến một lần
đời người thế nào mãi buồn quá đỗi
rồi một ngày tôi với anh chân bước hân hoan
hơi thành phố, hãy vươn cờ đứng dậy
hơi mặt người hãy xé toạc bóng đêm
một lần thôi cho tôi được nhìn thấy
những thân tình cất tiếng gọi anh em

TẶN HOA





CẠC SĨ

Cuộc hội kiến trên dòng POTOMAC

Vào dịp cuối tuần đó vị tổng thống Hoa Kỳ chỉ ở lại trại nghỉ mát của mình có một giờ rảnh bị một tên du thuyền của ông đã được hóa trang như một du thuyền thường dân neo bên hữu ngạn dòng sông Potomac vào chỗ cảng tri thật là bao la và huyền tính: Tổng thống Hoa Kỳ bước vào du thuyền được một lát thì vị cố vấn số một của ông cũng tới. Cả hai cùng thoát khỏi sự theo dõi quấy rầy của đám ký giả dại như đĩa đòn. Ai chẳng bao giờ số 1 và số 1 bis này mà gặp nhau bí mật như thế tất để bàn một chuyện gì quan trọng lắm, kỳ thực không, cả hai chỉ cốt được hưởng những phút thật thoải mái tạm rã sạch mọi ưu tư của những quyết định, đối phó, đề phòng này nọ. Con thuyền đã được neo và nô máy êm ru lênh đênh giữa dòng.

VỊ CỐ VẤN: Thưa tổng thống, lần này chúng mình thật thoát đầm đìu.

TỔNG THỐNG HOA KỲ (cũng mỉm cười khoái trá) : Vâng, thật thoát, thưa ông cố vấn.

C.V: Thưa TT càng về sau này tôi càng thấy thèm nếp sống Đông phương. Họ làm chủ được thời gian, lúc nào cũng thành thạo, thoải mái như cá nước mây trời.

T.T : (gật gù) Ông nói đúng, chính ông đã phân nào đem cái nhìn Đông phương vào bộ khuyết cho chính sách của tôi. Tôi mang ra ông ở điểm đó. Nghĩ cho cùng, mình bắt

Đông Phương nô lệ cho mình trong khi chính mình nô lệ cho thời gian, rút cục có bên nào hạnh phúc hơn bên nào đâu. Đạo này tôi suy nghĩ lung lám về đám trẻ nỗi loạn ở xứ nhà, (nhăn mặt, khoát tay), nhưng thoi hối quên những thứ đó, cương quyết quên để được sống thánh thiện, thoải mái như cá nước mây trời.

(Người Bay (1) xuất hiện ngay ngoài cửa thuyền).

N.R : Kính chào tổng thống, kính chào ông cố vấn. (Tổng thống Hoa Kỳ vừa giật mình ngạc nhiên thì vị cố vấn đã đặt nhẹ bàn tay trán tinh lên vai ông).

CV : Kính chào Người Bay Việt Nam ! (Nói với Tổng Thống) Thưa Tổng Thống trong dịp công du Á Châu vừa qua tôi có được nghe chuyện Người Bay Việt Nam. Đây là người có thuật tàng hình và có thuật bay nhanh, rất hiền, rất tốt, xuất hiện chỉ đàm thoại. Dù có sự hiện diện của người đó ở đây chúng ta vẫn cảm thấy thánh thiện, thoải mái như cá nước mây trời xin tổng thống đừng ngại điều gì cả.

(Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó mới yên tâm rồi vừa mỉm cười vừa cúi chào đáp lễ NB rất trang nhã).

TT : Thưa ông chúng tôi đương ca ngợi đức tính làm chủ được thời gian của người Đông Phương

NB : Thưa Tổng thống đức tính đó chẳng đáng khen mà cũng chẳng đáng chê đâu. Cũng như người Ấn Độ cùng một lúc thờ ba

thần : thần Sáng Tạo Brahmā, thần Bảo Tồn Vishnu và thần Hủy Diệt Shiva. Có sáng tạo tất có bảo tồn, nhưng nếu chỉ có sáng tạo mà không có hủy diệt; Vũ trụ vạn vật ngưng động mất rồi còn gì đâu. Hủy diệt để tái tạo, thưa tổng thống. Vạn vật từ khoảng không phi nhiêu mà xuất hiện thành có, rồi lại từ có mà khuất dạng về không cho trọn vẹn một chu kỳ trong vòng luân lưu chẳng sát na nào ngừng.

CV : Vâng, chúng tôi hiểu sáng tạo, bảo tồn, hủy diệt chỉ là ba khuôn mặt khác nhau của một thực thể hằng cửu, Bây giờ chúng ta đương sống ở thế giới tương đối-chúng ta dành dùng ngôn ngữ tương đối thù tiếp nhau vậy. Thưa hình như tại VN có hai Người Bay như ông ?

N.B : Vâng một ở miền Bắc một ở miền Nam.

TT : Chẳng hay ông là Người Bay của miền Bắc hay Người Bay của miền Nam ?

N.B : Thưa tôi vừa từ miền Nam bay tới đây.

(Tổng thống Hoa Kỳ muốn nói tiếp, nhưng cảm thấy lúng túng vì biết nói gì về chiến tranh Việt Nam bây giờ. May thay vị cố vấn đã lên tiếng..)

C.V : Thưa ông thật quân lực chúng tôi đã hết lòng với miền Nam mà miền Bắc họ vẫn còn ngoan cố quá.

(Vị cố vấn kín đáo liếc nhìn

thấy Người Bay mỉm cười, nụ cười hiền biết nhưng bao dung.)

T.T (cười tiếp lời) : Vàng quả vậy chính tôi đích thân hạ lệnh mở màn chiến dịch nào phong tỏa bầy hải cảng miền Bắc, nòi oanh tạc tận tinh mọi cơ sở tiềm lực chiến tranh, nòi phá nát mọi hệ thống giao xe lô cảng như thủy lộ tại miền Bắc.

N.B : Thưa TT, tại khu hành quân Hạ Lào, dọc đường mòn Hồ Chí Minh tổng thống còn cho thực hiện chiến tranh khí tượng làm mây mù nhân tạo, làm mưa lớn nhân tạo.

TT : Vâng, vâng, đúng vậy. Thế mà họ còn ngoan eó! Nhưng thưa ông trước sau rồi...

N.B : Thưa tổng thống, ý tôi nói quan lực và kỹ thuật Hoa Kỳ đương diệt cộng sản miền Bắc, và kẻ ngoan cố là cộng sản miền Bắc?

TT : Thưa ông, vậy thời còn là ai nữa?

N.B : Vâng, thưa tổng thống, ý tôi nói quan lực và kỹ thuật Hoa Kỳ đương diệt cộng sản miền Bắc, và kẻ ngoan cố là cộng sản miền Bắc!

TT : Thưa ông, vậy thời còn là ai nữa?

N.B : Câu chuyện hơi tênh, có lẽ chúng ta phải gõ mỗi từ đầu. Tôi đã bay trên khắp rừng núi sòng ngòi miền Nam. Từ trên cao nhìn xuống, non sông của cha ông chúng tôi lại thật là gấm voc, nhưng tôi không nơi nương...bất nước lấp lánh dưới ánh mặt trời Đó là những hố bom B52.

(Tòa soạn bỏ 7 dòng)
CV : Thưa sứ mệnh hay định mệnh của người Việt trong cõi đời tương đối này là gì?

N.B : Dân tộc Trung Hoa bành trướng đến chúng tôi thì ngừng, Đế quốc Mông Cổ xưa đương mở rộng như mây trời gặp gió từ Tây sang Đông, đến Việt Nam thi tan. Chủ nghĩa Cộng sản từ 1917 đến nay cũng đang dùng dùng mở rộng như gió giục mây vần, đến Việt Nam là mắt đà, hết tròn rồi bị hư vỡ hóa như sóng biển vào bờ cát rồi mất hút trên đó. Xin tùy nghi ông Cố vấn gọi cái định mệnh ấy, cái sứ mệnh ấy

là gì, tùy. Có thể gọi đó là hòn đá thủ vàng, thủ vàng rồng nhân bản; Có thể gọi đó là thanh gươm thần bảo vệ tự do, nhân phẩm. Có thể gọi đó là chiếc đũa thần hư vô hóa mọi tham vọng mù lòa, phi nhân bản. Tùy! Dưới con mắt quý ông và của cả thế giới hải lực không lực Hoa Kỳ đương diệt CS cho VN và cho thế giới tự do. Mọi người ai nấy cho là Cộng sản miền Bắc đương đơn phương một mình chống chọi với quyết định của cả ba siêu cường. Nhưng kẻ lắc đầu với cả ba phe là người dân Việt chư đâu có là cộng sản Việt

Bởi người Việt chẳng hề trao tự do cho Mỹ để Mỹ đánh Cộng sản. Người Việt cũng chẳng hề trao nhân phẩm cho cộng sản để Cộng sản đánh Mỹ.

T.T : Như vậy theo ý ông là người Việt đã và đương chống lại cả hai?

N.B : Vâng, thưa tổng thống, và chỉ với hai bàn tay không, lại không có cả đất đứng — từ trên 1 phần tư thế kỷ nay đấu tranh như vậy mà người Việt thực, mỉa mai thay, vẫn chưa hề có đất đứng — chúng tôi vẫn chưa có đất đứng — chúng tôi dùng cộng sản chống lại Mỹ mà chúng tôi từ chối phương thức dịch chủ tài nô ; chúng tôi dùng khí giới và kỹ thuật Mỹ để dạy cho cộng sản biết rằng luôn luôn trên cõi đời này bệnh quỷ thì có thuốc tiên.

C.V : Thưa ông, nếu tôi không lầm tôn ý thi như vậy là người Việt đã và đương lợi dụng cả 2 bên.

N.B : Thưa ông cố vấn, nếu chúng tôi lợi dụng theo nghĩa như thường tình vẫn hiều thì thực chúng tôi chẳng xứng với đạo học Đông phương và thực trong cuộc nói chuyện này chúng tôi xấu hổ với quý ông biết mấy.

Khí giới CS cảnh cáo ý đồ Mỹ thì cũng chính xương máu chúng tôi trải ra mà hứng chịu, khí giới Mỹ cảnh cáo ý đồ CS thì cũng xương máu chúng tôi trải qua mà lãnh đủ. Khí giới của cả hai bên, xương máu của chúng tôi. Trước sau chúng tôi chỉ nói tiếng «Không» với cả hai bên để bảo vệ tự do và nhân phẩm cho dân tộc bằng chính xương máu nhẫn nhục của mình. Sự thực ở tận đáy cuộc chiến này là như vậy.

Ngày nay thi quốc tế Cộng Sản đã quy rời. Thế giới đương chừng kiến giải phút hoàng hôn của đế quốc đó sau khi đụng phải chiếc đũa thần Việt Nam.

Giai đây nói chuyện với quý vị, tôi chyện nhớ đến một vế câu đối của Mao Trạch Đông phúng Hồ Chí Minh theo tinh nghĩa Đông phương :

Minh tinh quang vũ trụ, cổ kim hào kiệt vũ song

Thực ra với người Việt Nam nạn nhân của vụ phản bội lịch sử vòi tiền tuyệt hậu của ông Hồ thi vế trên phải được đổi một cách chất phác, quê mùa nhưng rất chân thực là :

Hắc vân âm vũ trụ, cổ kim phù thủy vũ song

Sau trên một phần tư thế kỷ đem chính máu xương của ninh hư vô hóa một tai nạn khùng khiếp cứu nhàn loại mà người Việt chúng tôi vẫn chưa có đất đứng. Chính quý vị còn dùng dằng chưa quyết định trả lại đất đứng cho chúng tôi. Chiếu đầu với quý CS, chúng tôi cần rằng chịu đựng và phải trên một phần tư thế kỷ mới hư vô hóa được chúng, nhưng với quí vị là người, cuộc chiến đấu nhẹ nhàng hơn nhiều. Xin quý vị nhận lời nói này như lời nói của một người tri kỷ. Kỹ thuật của quý vị đã khiến phi thuyền vượt khỏi sức hút trái đất một cách nhẹ nhàng, mong rằng chính sách của quý vị cũng sớm vượt được sức hút của lòng vị kỷ thường tình. Chiến đấu bằng tinh người, chúng tôi vô địch.

Xin chào tạm biệt, tạm biệt. (Tổng thống Hoa Kỳ và vị cố vấn ngưng đầu chử mục thi Người Bay đã quần áo tàng hình, bay mất không biết về hướng nào.

(1) Đặc già nào chưa biết tiêu sử Người Bay xin tìm đọc Tin Việt số xuân Nhâm Tý và Đời số 132.



LỚP TRẺ HÀ NỘI

BÙI VĂN BÌNH

CHƯƠNG I

— Mày đi rồi, có lẽ tao sẽ thôi không đi chơi với chúng nó nữa, những thằng bạn «bép hút» chỉ làm mình mất thời gian, tao chán những lần «tập iờ» đặc hot, những trận «luộc» nhau tót lửa vì gái trên đất Hà Nội rồi, chán tất. Bọn con gái ở đây, giá không bị ràng buộc thì thành «phạch» hết, hiện

tại chúng nó nhảy nhót, nhạc vàng nhạc vẹt (1), mốt nó mới kia, áp phe múa máy (2) đủ cả. Minh nhìn Nam đội mắt sau cặp kính trắng đầy vẻ ngạc nhiên. Anh hỏi bạn :

— Sao lạ vậy ? Nam im lặng. Minh tiếp :

— Cả «đất thánh» này có minh mày đấy mà mày mới là đoàn viên (3) tron chứ có gì ? Trong khi ấy những thằng đảng viên còn khốn nạn gấp mấy lần chúng mình ấy chứ !

Một cơn gió hờ Tây mát mẻ ủa tới làm Minh dùi lại. Hai người im lặng, Bỗng Nam vui vẻ :

— Chỗ này có hai luồng gió đấy Minh à, gió nóng và gió lạnh. Minh không nói mất bàng quan phía trước. Nam tiếp tục trầm trồ :

— Hay quá phải không mày ? Gió nóng hờ Trúc Bạch đè làm ấm con đường của tình yêu này vào mùa Đông, gió mát hờ Tây đè thôi căng cánh buôn tình, tuổi trẻ ! Như nghĩ ra Minh bật cười :

— Ờ sao lạ nhỉ ? Tao không tin hơi nóng — nhà máy điện Yên Phụ xả ra mạnh như vậy ! Ông chủ tao ở ngành địa chất nói rằng : Dưới đây hờ Trúc Bạch là một mỏ kim loại lớn chưa được khai thác ! Nam tế nhị hỏi bạn :

— Bố lão nào, mò gì dưới ấy ?

— Mày không nhớ ngày xưa bọn mình «bát học lỗ» ra đây nhặt đầu đạn về chơi đấy à. Minh trả lời đùm, chàng tiếp giọng thắc mắc chân thật :

— Cái này là nhỉ — Đến bây giờ tao vẫn chưa biết tại sao hờ Trúc Bạch nước nóng ? Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.

Con đường dài phía trước chạy dài tới Quảng đường Ba Đình, một bên nối tiếp từ vườn hoa Quan Thánh tới tận Lễ Đài, hàng ô-rô cao lút đầu, sén thành bức tường xanh đẹp đẽ ôm lấy Phủ Chủ tịch. Một bên từ sân vận động thi đấu niên chay tới nhà Quốc Hội (4) là thảm cỏ muộn mà ôm lấy vườn hoa xếp thành những hiệu đẹp mắt, mây dây thông, hàng lối gọn gàng phát phơ trong gió chieu mát mẻ. Lắp loango trong những cây Lim cổ thụ là những bụi thư sang trọng. Quảng trường Ba Đình láng bóng thênh thang mỗi lần Quốc Khánh chúa hàng chục vạn người mit tinh trước Lễ Đài. Mấy chàng trai đang tập xe gắn máy quanh vòng số tám cười nói rôm rả.

— Minh này ; Nghe bạn gọi Minh quay sang.

— Mày biết ai yêu Hà Nội nhất không ?

— Tao không biết. Chắc ai cũng yêu Hà Nội mỗi người một cách, tao thì thấy Hà Nội gần gũi không thể thiếu được ! Minh trả lời chân thật, chắc nịch, Anh sôi nổi :

— Dù có phải xếp hàng để uống cà phê, để mua mọi thứ hàng, tao cũng không thể không yêu nó. Nó đi vào tao từ bao giờ !

— Nam à. Tao cũng vậy, nhưng có một người yêu Hà Nội độc đáo hơn cả là Nguyễn-Tuân (5) Ông ấy đếm được ba ngàn sáu trăm gốc sầu ở «Đền Thượng» đấy. Minh cười chàng nhún vai :

— Ủ có thể là như vậy ! Hai người im lặng mỗi người một ý-nghĩ. Bỗng Nam rủ bạn :

— Tao với mày lên Ngọc-Hà xem hoa đi ! Minh cười lớn vỗ vai Nam :

— Mày quên mùa này là mùa nào à ? Minh kê lè một lò tên các loại hoa, rồi Anh nói với bạn :

— Lên Ngọc-Hà bây giờ toàn hoa cúc cả, dở lam. Như tinh lại Nam buôn buôn.

— Chán quá, thôi về vậy. Hai người đạp mạnh xe. Hà nội đã lèn đèn.

Buổi tối càng về khuya, tờ đây càng tốp nập. Nhà Ga vận chuyển về đêm, ban ngày máy bay làm chủ những con đường sắt. Hành khách từ phương lại hối hả ra đi. Mỗi đêm nhà Ga phải đón mười lăm chuyến tàu khách trở về và cũng từ đây mười lăm chuyến chờ khách đi. Các trạm bán vé đặt mảng ra khap nơi. Phản thành nhiều trạm nhỏ, mà vẫn không giải quyết hết số hành khách chờ đợi nằm ngủ la liệt ở vỉa hè. Mậu dịch an lâm việc suốt đêm, chen lấn xô đẩy toat mồ hôi mơi mua được dĩa phở sào, hoặc xuât cơm, giá không có những nụp tá : xã ăn uống và những gánh hàng rong, thị ba cái mực dịch lớn ở chỗ này chắc còn làm khách chờ tầu khổ gấp trăm lần. Dọc con đường Nam Bộ, đoạn từ bến xe Kim Liên leu tới chợ Cửa Nam biến thành khu chợ đèn nhộn nhịp nhất Hà Nội. Ở đây dân buôn ban nước bợ đủ các cỡ, già cò, trẻ cò, dù các loại hàng, băng phiếu, đà lừa, quần áo, dép pin, đồng hồ, bạt lừa, chè tàu và đủ các loại em (6) dùng mua, dùng mua các loại đường, sôcôla, gạo, vải. Thủ ngón ngữ người ta dùng ở đây là thủ ngón ngữ chung của thanh niên Hà Nội rất phổ thông mà cũng rất riêng biệt độc đáo. Mọi dày đủ các ngôn ngữ chài, dâu H Nội vốn có đều có van nghệ. Nghe họ nói với nhau «đi nghe chim hót tối nay chả là phải hiểu rằng người ta rủ ra đây. Đường Nam Bộ trước cửa Ga Hàng Cỏ này, đè mua bán hàng lậu. Công an làm việc bằng mọi cách, nhưng làm sao xuể được. Buôn bán thật thiên biến vạn hóa, gặp nhau trao đổi vài câu, sau vài phút ngã già, đồng ý thì đi ra một đoạn, thanh toán tiền bạc, Công an đến thì như có sợi dây dẫn điện vỏ hình. Những thương gia lưu động bắt hợp pháp lại trở thành khách chờ tau, vẻ mặt ngờ ngác, lo âu khi tiếng ỏi tầu rúc lên.

Long và Tâm len lỏi trong đám người ồn ào ấy. Tâm bẩm Long thì thao :

— Nay Long, đè tao chài bọn «cua đồng» (7) kiếm mấy «lạng» (8) nhé ! Long gật đầu đồng ý hàng vỗ vai bạn khuyến khích,

— Ủ có sao ? Tao «chót» cho mấy thằng «rế» (9) ngay ngắt cho mà xem ! Hai chàng đâm nhau đứng lại giữa giòng người. Tâm đinh đạc rao khẽ :

— È, đây co cai «lác» (10) ponjot (11) mồng moi cứng đay. Ông nào «câu» không ?

Vài tay hàng sách xum lại, mấy người cán bộ miền ngược về, nghe nói bán đồng hồ «Ponjot» mồng và ủa ới. Chiếc đồng hồ vàng, mồng như dán

trên tay Tâm, người ta xúm xít nắm cổ tay Tâm đưa lên tai, nghe máy chạy rồi ngả giá nhao nhao. Máy tay hàng sách mặc cả :

— Thế nào «người lính» định ưng máy «cân» (12) đấy ! Về mặt vẫn bình thường. Tâm thịnh trọng rao giá :

— Chẳng nói đâu gì các đàn anh, đúng hai «cân» đòn anh nào muốn dùng thì đây đây ngay, mờ mua được một tháng chơi chán thì cho «đi ở» chứ không có buôn bán gì cả ! Vài người cán bộ dáng chừng khoái chí vì chiếc đồng hồ vỏ vàng của Tâm. Họ cầm mâm mè.

— Thời tôi trả chủ trambi rười !

— Không, không, ông ơi. Tôi có buôn bán gì mà các ông mặc cả cho cam, mua hai «cân» đây dùng hai cân, có lãi đồng nào ! Tâm trả lời cung rắn. Long ở ngoài gà vào :

— Đồng hồ đạo này lên giá lắm «ponjot» anh bán thẻ là rẻ đấy. Cho tôi xem nào ! Long cầm chiếc đồng hồ từ tay Tâm, từ từ đưa vào miệng, hai hàm răng cắn ngang mặt đồng hồ, hai tay bít tai lại mặt châm chunghe ióng. Trả lại Tâm đồng hồ, Long xuýt xoa :

— Chuông kêu êm lâm, loại này, đồng hồ Nhật chạy dài. Giá Mậu dịch một trăm hai mươi lăm đồng, ở ngoại ít ra cũng phải hai cân ! May người cán bộ nhìn Long bức tíc, Long phuot tinc, chàng chót tiếp :

— Tôi cũng mời cho «đi ở» một cái sang này túng quá phải bán, chử bán rồi, bày giờ tiếc lắm. Quay sang mấy người xum quanh Long giăng gai thau mèt.

— Mua được đấy các ông a, của mua là của được, thời buổi vàng trâm tám một đồng cân ma ! May tay hàng sách lắc đầu lắc đầu. Còn lại quanh Tâm là những người dàn tính lè, họ thích mua những tiếng đồng hồ Nội lâm hàng giả, buôn bán nước bợ dể hờn họ chán chừ. Tâm vẫn cao giọng :

— Nào, cần thi cần đù, cho anh em còn đi chừ.

Người trả giá lúc này chừng như muốn mua, ông ta tăng thêm :

— Một trăm tám chục chịu không ? Dáng đau khổ thiêu nero. Tâm phân bua :

— Nào tôi có mồi chài gì ai chử. Ông nhia tôi thi ông biết. Một người nông dân lên tần mèn mè chiếc đồng hồ vàng choe rồi gật gật.

— Được, nhưng chả bợ anh năm đồng tiền tau ! Như mờ cờ trong bụng, nhưng làm ra vẻ tinh cảm đức độ. Tâm dịu giọng :

— Phải nói tôi đứng đây lâu sợ mòng tiếng mà chõ anh em, con cái bác cũng như mày đưa con ông anh tôi, thời cũng xong, coi như tôi biếu bác năm đồng !

Người nông dân rồi rít :

— Ờ, anh em mình mà, thòng cảm nhau là chính !

giới thiệu sách

Tuần báo Đời vừa nhận được các sách mới sau đây, xin cảm ơn nhà xuất bản và trân trọng giới thiệu cùng độc giả :

ĐỨC PHẬT GIỮA CHÚNG TA

của Giáo Sư Trần Ngọc Ninh, Lá Bối xuất bản. Sách dày gần 200 trang, gồm những bài nói về các khía cạnh sống của Đạo Phật : Tu và Hành – Đức Phật lịch sử – Đức Phật và sự cải tạo xã hội – Phật trong lịch sử – Đức Phật giữa chúng ta.

KHÚC CA MÙA THU

của Lâm ngữ Đường, bản dịch : Vi Huyền Đắc. Tri Đặng xuất bản «Anh em nhà Karamazov» của Dostoevski, bản dịch do Võ Định Lưu, Nguồn Sáng xuất bản sách dày hơn 900 trang, không kể 165 trang giới thiệu tác giả và tác phẩm, do Nguyễn Hữu Hiệu viết. Bìa giấy láng, nhiều màu, giá đắt : 1150đ.

VĂN ĐỀ VIỆT NAM

của Phan Văn Châm, trình bày thực chất của văn đề Việt Nam, dưới mắt một nhà cách mạng hơn 40 năm tranh đấu, và tìm một giải pháp chung cho đất nước.

TRONG VÀ NGOÀI TÌNH YÊU

của Morris West, bản dịch : Vũ Đình Lưu, Nguồn Sáng xuất bản.

BƯỚI SÁNG BÓNG TỐI CÔ ĐƠN

của Quỳnh Dao, Liên Quốc Nhĩ dịch, Khai Hóa xuất bản.

PHIÊU LƯU TRÊN LUNG NGỒNG

tập truyện gồm bốn cuốn nhỏ, của Selma Lagerlof – Bản dịch : Lý Quốc Sính, Nguồn Sóng xuất bản.

NÓI VỚI TUỔI 20

của Nhất Hạnh do Lá Bối xuất bản. Những bức tâm thư của người 40 gửi các bạn trẻ 20, tha thiết, chân thành, cởi mở.

CỘI ĐÁ VÀNG

tiểu thuyết của Nguyễn Thị Thành Sâm, do An Tiêm xuất bản, cuốn tiểu thuyết đầu tay của một nữ sĩ, chứng tích của một giai đoạn trong lịch sử của dân tộc.

NHA TRANG NGHĨA THỰC

giai phẩm hè của nhóm chủ trương Nha Trang Nghĩa Thực, với Võ Hồng, Dương Kiền, Duy Năng, Huỳnh Tân v.v...

Chúng tôi xin cảm ơn các tác giả, nhà xuất bản và trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

QUA 9 SỐ BÁO BẠN ĐÃ VUI LÒNG CHẤP NHẬN

TUẦN BÁO «KHOA HỌC HUYỀN BÍ» SỐ 10

Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên thích thú vì những bài :

- THÁI CỰC TỬ VI BÍ PHÁP : Khảo về Thân, Mệnh.
- Số mạng của bạn trong tháng 7-1972.
- CẨM XẠ HỌC : Chiếu khóa của nhiều ngành Khoa học huyền bí (RADIES-THASIE)
- Chuyện vui đồng bóng.
- Phối kiêm lá số của vũ nữ sexy TUYẾT NHUNG.

- Lá số tử vi của nữ danh ca GIAO LINH.
- 1001 CHUYỆN TỬ VI : Dâm tính và các nhả tu hành đặc đạo.
- Cái chết huyền bí ở Ấn Độ.
- Bạn cho xem răng, tôi sẽ nói tính nết bạn.
- MỘT KỲ QUAN TRÊN BẦU TRỜI : Thủ lĩnh Sature.

— Thời bác «trang điểm» đi chử ! Tâm giục, Mặc dù khẽ hiều Tâm nói gì, nghe rõ nồng đậm vội đếm tiền đưa cho Tâm. Cầm bó tiền trong tay, trao đồng hồ xong, Tâm mừng ra mặt :

— Thời chào bác nhé, Bác thật tốt số, ở đời cứ ở hiền gặp lành bác nhỉ ?

Người nồng đậm cười chân thật :

— Ông, cảm ơn chú, chào chú. Đi được một đoạn xa, Tâm với Long phả lên cười :

— Thấy chưa, tao bảo mà, cứ ra đây nghe «chim hót» mới thấy ở đời tiếng «hót» bao giờ cũng hay. Tâm noi đầy phấn khởi.

— Thế là lãi vài lạng rồi, hơn một tháng lương tao đấy, mẹ kiếp lương với lâu ! Đến lại tiền rồi nhét vào túi, vỗ vai Long, Tâm rủ :

— À Long này, lấy xe ra công viên bắt «phạch» đi ! Long kẽ cả gàn bạn :

— Thời đi ông con, bốc đồng, mấy con «ganepo» không phải mất tiền mà thơm bắng trăm bộn phach ấy chứ ! Dân Ha Thành mà ? Long cười hà hả bứt tiếng, chàng cao giọng :

— Bọn «phạch» dành cho mấy «Anh Hai tập kết» (12) nghe chưa ? Còn mình thi phải được ăn, được nói, được gói mang về chứ. Nghe Long nói Tâm khoái chí chàng «das» (13) liên tiếp. Như nhớ ra Tâm vỗ vai bạn :

— Long à, chỗ tao có mấy con «mòng sè» (14) «thom» lắm, chỗ đi B (15) hết rồi, có nàng mời cười được vài hôm thì phải ca bàn «đợi anh về», trông thấy tao cứ như muốn ăn sống, nuốt tươi tao ấy ! — Long thích thú cười sảng sặc, chàng vỗ vai Tâm :

— Chuột xa chinh gạo rồi, chơi với bọn sè stronger như tiên ấy, thật là nhất mày ; Tâm nhún vai chàng bỗn môi đê bỗn.

— Ra đêch gì, nhão nhoét ấy mà !

— Có con hay sao ? Long hỏi :

— Không, nhưng mà tao thấy thế nào ấy. Không biết bị «ấp» lúc nào ? Hiểu bạn, Long sờ nỗi động viên :

— Ăn vụng phải biết chùi mép chử, mày với nó hai cái chùi mép sè thành «bi mật hai đại dương» (16) «cia» tung vào chỉ co ăn giải rút, «bót sè» cho tao một con đi.

— Được, bữa nào tao sẽ giới thiệu. Nhưng sao chết xu nổp» thura thang xốc túi ghê thế ?

— Có nhiều càng tốt chứ sao, để đến khi về nước Chúa, mình khỏi ân hận, là chỉ biết mỗi cái «bè hè» của bà xã ! Hai chàng đi sát nhau, cười cười, nói nói đầy hào hứng. Hồ Hale hiện ra trước mặt, mènh mông, bờ Hồ kè bè tông bằng những tầng đá lớn, cây to cùi vải mè, một gốc bao quanh Hồ, các ghế đá dưới mỗi gốc cây bận rộn những câu thề thốt tình tứ của những cặp trai gái mới bán hời nhau. Phía góc Hồ, Câu lạc bộ Thanh niên

nằm trên hòn đảo xung quanh um tùm những cây dừa, đường nối với bờ là chiếc cầu cong cong xây bằng đá thạch, ánh điện xanh đỏ lung linh dưới mặt nước in rõ hình chiếc cầu vào Câu lạc bộ đẹp thật kiêu ngạo. Trong câu lạc bộ Thanh niên, Đoàn «giao hưởng hợp xướng» Việt Nam đang biểu diễn một chương trình.

— Vào Câu lạc bộ xem ca, vũ, nhạc, chử mày ! Tâm rủ bạn. Nhìn đồng hồ chỉ chín giờ, Long nhún vai chàng bàn :

— Muộn rồi, bây giờ lên «quán gió» (17) lai raj bia hơi, kiệu ngâm, mực nướng, lạc rang hùng liu khoái hơn mà mất có hai «miếng» (18) chử mày ! Tâm đồng ý, sững sờ nghe khoác vai Long thủ thỉ :

— Đời đúng là «phi phe rách muớp» Long nhỉ nhà mày tao thẳng đêch nào cũng là thợ «phe» bậc bảy (19) cả, mẹ kiếp càng «tòp» (-0) càng dễ phe. Vừa lòng với mình Tâm tiếp :

— Thằng con nhà Nam đi «Thanh niên xung phong» mày à, không hiểu nó ra sao ? Thấy báo chí đăng vài cái tin, anh hùng nọ kia cứ tướng bở. Chàng ngậm ngùi như tiếc rẻ cho bạn.

(CÒN TIẾP)

CHÚ THÍCH :

- (1) Nhạc tinh cảm chính quyền cho là nhạc yếu hèn ủy mị của giai cấp tư sản.
- (2) «Mùa mây» ăn cấp.
- (3) Đoàn thanh niên lao động Việt Nam
- (4) Nhà Quốc Hội. Hội Trường đề họp quốc hội; lớn nhất, đẹp nhất, đẹp nhất: Hà Nội.
- (5) Nguyễn Tuân : Văn sĩ tiền chiến.
- (6) «item»
- (7) «cua đồng» Tiếng chỉ người nhà quê
- (8) «lang» Tiếng lóng chỉ tờ bạc 10\$
- (9) «rể» Danh từ đồng nghĩa cua đồng
- (10) «ponjot» Một loại đồng hồ tốt của Nga lịch sự đạt tiền nhất từ năm 1965 đến 1968 tại Hà Nội.
- (11) «cân» Giá thường 60\$ một đồng cân vàng.
- (12) «Anh hai tập kết» Cán bộ Miền Nam
- (13) «das» Tiếng Nga : ừ
- (14) «mòng sè» Gái đã có chồng
- (15) «đi B» tức đi Nam.
- (16) «bi mật hai đại dương» một bộ phim bay của Nga chiếu năm 1963
- (17) «Quán gió» quán bia đầu đường Trần Hưng Đạo
- (18) «miếng» tiếng lóng chỉ một đồng
- (19) «bè bảy» chỉ tay nghề cao nhất của công nhân.
- (20) «tòp» Tiếng lóng chỉ to.

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

Y HỌC

Ngân hàng lưu trữ tinh trùng

Chiến tranh đã gây ra nhiều thảm cảnh, trong đó có lẽ bị thương nhất là sự tuyệt chủng của một tiêu hay đại gia đình. Người con trai đặc nhất của một gia đình chưa có vợ hay mới lấy vợ, chưa con bị đạn lạc chết. Hai ba anh em cũng vì pháo kích mà tử thương khi chưa có con nối dõi tông đường v.v... không ai thấu được nỗi đoạn trường mà gia đình các nạn nhân đó phải chịu : cả một cuộc đời còn lại, các bậc cha mẹ già nua không còn chút hy vọng ở tương lai vì con cháu không có!

Khám phá mới về y học sau đây, một khi được dùng ở Việt Nam, có lẽ sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho những gia đình bị phuộc: người ta bắt đầu lập các «ngân hàng tinh trùng» để dành giống giống cho tới lúc cần sai tới mới lấy ra.

Một thanh niên muốn lưu trữ tinh trùng của mình, sau khi được một nam chuyên viên giải thích các diễn tiến của công việc anh sắp làm, sẽ được coi trên màn ảnh nhỏ khung phim quay cảnh các tinh trùng trữ trữ sống lại sao. Ngân hàng cho rằng thời gian tốt nhất để làm lạnh tinh trùng là 20 phút sau khi người đàn ông xuất tinh. Và tinh trùng chỉ có thể được lưu trữ nếu được làm lạnh trong khoảng giờ đồng hồ sau khi «xuất khỏi thân thể». Ngân hàng tinh trùng thường có những phòng riêng để cho các vị có thể xuất tinh ngay tại chỗ. Ngay khi đêm về phòng thí nghiệm, người ta đếm tinh trùng bằng một cái may điện cơ IBM. Trung bình trong 1 phân khối tinh dịch có chừng 60 triệu tinh trùng. May IBM cũng ghi rõ các đặc điểm của loại tinh trùng vừa đếm, như kích thước, hình thù và các hoạt động của chúng, để xếp loại, ghi vào máy.

Sau đó, tinh dịch sẽ được đựng vào những lọ thủy tinh nhỏ xiu, mỗi lọ chứa chừng 0,4 phân khối (chỉ bằng 1/12 muỗng nhỏ). Lọ tinh dịch được làm lạnh ngay tức khắc trong chất Nitro (Nitrogène) lỏng, ở 321 độ dưới 0 độ. Mỗi lần xuất tinh đủ để đóng vỏ từ 12 tới 15 lọ nhỏ. Các phòng thí nghiệm tại Ngân Hàng St Paul ở Minnesota Nữu Urc, Chicago, Los Angeles, San Francis co (Hoa Kỳ) thường bắt các khách hàng xuất tinh 2 hay 3 lần, để có đủ tinh trùng để dành vỏ 36 lọ cho chắc ăn.

Mỗi khách hàng phải đóng cho Ngân Hàng 70 đô la lần đầu, và 15 đô la phí tổn mỗi năm sau. Ngân hàng rất cẩn trọng trong việc giữ tinh trùng cho khách hàng, để không thể nhầm lẫn hay mất mát «giống giống» của họ được. Các ngân hàng thương mại lưu trữ tinh trùng được lập nên ở Hoa Kỳ từ năm 1970 cho rằng họ có thể giữ loại hàng này trong khoảng 20 năm không hư hỏng. Tuy vậy, trong thực tế, dù phương pháp đóng lạnh tinh trùng được thực hiện từ năm 1953, cho tới nay, chưa ai sử dụng món hàng cũ đó. Có thể thời gian để đánh giá tinh trùng là 15 năm, có thể 50, 100 năm chưa chừng.

Các phòng thí nghiệm của những ngân hàng này con có thể làm tinh đặc tinh dịch của những ông hiền con, giúp họ «mẫn hơn chút đỉnh», Tỷ lệ thành công mới là 1/7, nhưng BS Ersek đã cho rằng «rất đáng khích lệ» công việc này.

Khách hàng của các ngân hàng lưu trữ giống giống gồm nhiều loại người: 18% là những ông già phẫu, cắt ngực hoàn ngừa thai cho vợ. Họ để dành tinh trùng phòng khi vì tai nạn hay gi đó, lỡ vợ con chết hết, và họ muốn tạo dựng một gia đình mới chàng. Loại khách hàng khác đa số là những người có nghề nghiệp nguy hiểm, như quân nhân các thợ máy làm việc nơi có ảnh hưởng quang tuyến, lực sĩ, các bệnh nhân của chứng Ung Thư và

những người con trai duy nhất của một gia đình, sợ rủi ro, làm tuyệt tự dòng họ.

HIỆN TỐ
(viết theo tài liệu khoa học)

KINH TẾ

Hội thảo về phát triển kinh tế. VÀI NÉT TỔNG QUÁT VỀ KHÓA HỘI THẢO.

Khóa hội thảo về phát triển kinh tế kỳ II mà chủ đề là «khuếch trương xuất cảng» đã kéo dài bốn ngày từ 21-6-72 đến 24-6-72 xoay quanh mươi một đề tài như «Đến tiến xuất cảng của VN từ năm 1955, các hoạt động của Trung Tâm khuếch trương xuất cảng, xuất cảng sản phẩm nông làm ngư súc, xuất cảng khoáng sản và sản phẩm công kỹ nghệ, triển vọng xuất cảng sang Nhật, Hoa Kỳ, thị trường chung Á-Châu, hai trường hợp điển hình về khuếch trương xuất cảng của Đại Hàn và Đài Loan biến chuyển trong tương quan kinh tế giữa Hoa Kỳ và các nước kém mở mang, các biện pháp cần bản nhằm khuếch trương xuất cảng».

Khóa hội thảo đã quy tụ trên 300 hội thảo viên phần đông là cấp lãnh đạo các ngành sản xuất kỹ nghệ, các ngành xuất nhập cảng và các viên chức cao cấp trong lãnh vực kinh tế tài chính VN và ngoài quốc. Thuyết trình viên và tham luận viên là các ông tại to mứ lớn, các đại khoa bảng có cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ đã từ giao lưu với trưởng qua các triều đại, đã từng là các Đại Lý Thuyết Gia trong nhiều năm, họ có tài ăn nói nhưng thực hành thì hãy xét lại.

BA MỤC TIÊU VÀ 14 NGUYỄN TẮC CHỈ ĐẠO.

Sau bốn ngày thuyết trình, tham luận, sáng ngày 24-6 ông Khuêng Hữu Điều Tông giám đốc NHPTK NVN trong phần thẩm định và đưa kết khóa hội thảo xuyên qua ý kiến các thợ máy làm việc nơi có ảnh hưởng quang tuyến, lực sĩ, các bệnh nhân của chứng Ung Thư và

- Thủ hồi ngoại tệ
- Gia tăng tổng sản lượng quốc gia.
- Góp phần giải quyết khí khái dụng nhân công.

Để đạt được ba mục tiêu trên ông biểu cho rằng chính sách xuất cảng trong tương lai phải đặt trên các căn bản mà chính quyền cũng như giới tư doanh cần phải quyết tâm thực thi ngõ hầu đầy mạnh nền kinh tế Việt Nam trên đà phát triển. Các nguyên tắc mà ông Điều đề ra có thể tóm lược trong 15 điểm sau đây :

- Việt Nam sẽ áp dụng một chính sách tự do kinh doanh trên thị trường quốc tế, nhưng trong giai đoạn đầu sản phẩm Việt Nam cần được trợ cấp và bảo vệ để đủ sức mạnh.

- Bãi bỏ chế độ bảo vệ quá đáng đối với sản phẩm nội hóa nhưng cần phải yểm trợ sản xuất đến mức tối đa. Đồng thời cũng cần một thời gian và một số biện pháp chuyển tiếp từ giai đoạn bảo vệ đến giai đoạn tự do cạnh tranh.

- Xuất cảng là nghiệp vụ của tư nhân với sự yểm trợ tối đa của chính phủ.

- Chính sách xuất cảng phải là một sách lược toàn dân nằm trong sách lược phát triển quốc gia.

- Cần phải khắc khổ để cố gắng xuất cảng trong khả năng hiện hữu đừng đợi đến lúc nào có điều kiện.

- Chương trình sản xuất phải hướng về xuất cảng thay vì thay thế nhập cảng.

- Cố gắng xuất cảng sản phẩm biến chế thay vì sản phẩm thô.

- Phải có sự cộng tác chặt chẽ của cộng đồng kinh tế quốc gia bao gồm cả chính quyền lẫn tư nhân để khuếch trương xuất cảng.

- Phải đa loại hóa xuất cảng lại nghe nhắc đến lần nữa. Có lẽ xú này đang mắc bệnh nói nhiều làm ít, người dân thấp cổ hế miếng quá ngán ngẩm những lời hoa mỹ mà kết quả không đến đâu và đất nước này có lẽ không cần nhiều những người nói nhiều nhưng chắc chắn rất cần nhiều người làm việc nhiều hơn nói.

Bé chứng minh điều này chúng tôi xin lập lại lời của ông Amicus Most, một nhân vật nhiều kinh

thương trường cũng như để thỏa mãn các ông khách hàng khó tìm và khó tính ngày nay.

- Cần phải làm thế nào để cho các nghiệp vụ xuất cảng là các nghiệp vụ nhiều lời nhất cho doanh gia.

- Chính phủ cần có một chính sách xuất cảng và chính sách này cần được phổ biến rộng rãi để toàn dân tham gia vào việc hoàn thành chính sách.

- Các tùy viên kinh tế tại các tòa đại sứ Việt Nam phải đóng vai trò tích cực hơn trong việc tìm thương trường giới thiệu sản phẩm Việt Nam.

- Cần giải quyết cấp thời để giải tỏa các thủ tục phức tạp làm cản trở công việc khuếch trương xuất cảng.

- Điểm sau cùng và cũng hết sức quan trọng là chính quyền cũng như doanh gia hãy thực sự bắt tay vào công việc khuếch trương xuất cảng với đầy thiện chí và quyết tâm ấy đã đầy mạnh mẽ.

MỘT NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT

Phản ứng kết trên đã phản ánh phần nào nội dung của khóa hội thảo qua các bài thuyết trình và các ý kiến phát biểu. Phản viễn báo Đài đã có dịp theo dõi suốt 4 ngày qua, đã nhận thấy thuyết trình viên cũng như tham luận viên nói rất nhiều và rất hay về vấn đề khuếch trương xuất cảng trên phương diện lý thuyết, còn vấn đề thực hành và kết quả ra sao vẫn còn hồ nghi. Bởi vì trong khóa hội thảo Phát triển kinh tế kỳ I tổ chức vào tháng 12/71 cũng tại hội trường này và những khuôn mặt này cũng đã nêu lên các khó khăn làm cản trở công cuộc phát triển kinh tế quốc gia nhưng rồi sau phản ứng kết thật kêu những khó khăn ấy cũng cứ êm đềm trôi theo thời gian để đến khóa hội thảo kỳ II lại nghe nhắc đến lần nữa. Có lẽ xú

này đang mắc bệnh nói nhiều làm ít, người dân thấp cổ hế miếng quá ngán ngẩm những lời hoa mỹ mà kết quả không đến đâu và đất nước này có lẽ không cần nhiều những người nói nhiều nhưng chắc chắn rất cần nhiều người làm việc nhiều hơn nói.

Nếu đòi hỏi «Tri hành hợp nhất» thì khóa hội thảo Phát triển Kinh tế kỳ II chỉ mới đạt được chữ «Tri» còn chữ «hành» khó khăn hơn, hữu ích hơn gang đòi hỏi nhiều thiện chí và mối quyết tâm của các giới chức liên hệ trong những ngày tháng tới. Kết quả thực sự của khóa hội thảo có lẽ phải đợi thời gian trả lời.

nghiệm về xuất cảng đã đưa
Đại Hàn từ một quốc gia xuất cảng 18 triệu m³ kim trong năm 1954 lên đến 1 tỷ m³ kim trong năm 1971. Đại Hàn vẫn có những khó khăn và trở ngại trong thời buổi kinh tế suy sụp như quốc gia quý vị nhưng quốc gia này phát triển được bởi vì họ có một dân tộc biết tôn trọng kỷ luật, một số người lãnh có thực tài và quyết tâm làm việc. Họ cũng gặp phải những sai lầm việc thực thi chính sách phát triển quốc gia nhưng điều quan trọng là họ biết những sai lầm ấy và kịp thời điều chỉnh, họ cũng có một Hội Đồng Quốc Gia Khuếch Trưởng Xuất Cảng do Tổng Thống làm Chủ tịch mỗi tháng họp một lần, hầu hết mọi viên chức trong tổ chức này là những người thực sự làm việc, những thiện chí và quyết tâm ấy đã đầy mạnh mẽ.

Điều này nói lên để cho các nhà lãnh đạo VN suy nghĩ, Việt Nam cũng có Hội Đồng Quốc Gia Khuếch Trưởng Xuất Cảng thành lập ngày 15-11-1971 do Thủ Tướng làm Chủ tịch nhưng từ đó đến nay chưa lần nào nhóm họp!

Khóa hội thảo đã nêu lên những khó khăn, những trở ngại, một vài trường hợp điển hình của các quốc gia đã thành công trong việc khuếch trương xuất cảng. Mọi người ở đây cũng được nghe nói những phương cách giải quyết các trở ngại đó. Đến đây có thể xem là giai đoạn đầu của khóa hội thảo đã thành công (hay nói khác đi là thành công trên nguyên tắc) trong việc giúp cho mọi người biết về vấn đề khuếch trương xuất cảng. Nhưng thành quả thiết thực của khóa hội vẫn là những hành động thực tiễn thể hiện qua việc làm của các giới chức liên hệ trong lãnh vực xuất cảng cả từ thành lanh chính quyền.

Nếu đòi hỏi «Tri hành hợp nhất» thì khóa hội thảo Phát triển Kinh tế kỳ II chỉ mới đạt được chữ «Tri» còn chữ «hành» khó khăn hơn, hữu ích hơn gang đòi hỏi nhiều thiện chí và mối quyết tâm của các giới chức liên hệ trong những ngày tháng tới. Kết quả thực sự của khóa hội thảo có lẽ phải đợi thời gian trả lời.

UYÊN LONG

tiểu thuyết hài hước của LÊ TÀT ĐIỀU



CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN

(TIẾP THEO)

Tên chủ tiệm cầm đồ biết cải tiến nghề nghiệp này thì khác hẳn. Hắn không muốn bỏ phí bất cứ 1 cơ hội tốt nào đồng thời cũng không muốn cho ý chí con người có dịp hoạt động.

Người đến cầm đồ ở tiệm của hắn được tiếp đãi nồng nhiệt, trọng thể và được nghe chủ nhân nói mảng bằng cái giọng rất thân hữu. Hắn bắng lòng cầm từ một cái lồng tay cho tới toàn thân thề một người. Nếu khách nhất định để lại những món đã cầm thì hắn cho hai nhân viên cửa tiệm đi theo khách giúp đỡ khách trong việc đánh bạc. Người bỗng dưng chỉ còn một chân hoặc cụt hai tay, mất hai mắt thì luôn luôn cử động khó khăn. Có người giúp đỡ khi đó thật là dễ chịu. Thua hết tiền, khách lại được dẫn hoặc khiêng và tiệm để làm những thủ tục bán nốt những thứ còn lại.

Nếu khách muốn giữ lại những chân tay đã cầm trong ít phút, chủ nhân cũng vui vẻ đồng ý. Khi đó lại cũng có nhân viên của tiệm đi theo khách để thâu lại những thứ đã thuộc về cửa tiệm khi mọi việc xong xuôi. Bởi thế, có nhiều người ở tiệm cầm đồ ra thì thực sự chỉ còn mỗi khúc thân thề

không chân tay và một cái đầu không tai mắt, mũi. Những món khác trên người hắn đã đổi chủ. Việc cầm đồ trở nên nhẹ nhàng tối đep. Các tay chơi bạc sẵn sàng đi tới tận cùng cảm giác mạnh. Họ cầm thế hối với hy vọng là sẽ gỡ lại được. Thế rồi họ thua sạch lùi và tiệm cầm đồ lại làm một cù chỉ hất sực đep và nặng tinh nhân đạo cuối cùng đổi với khách. Chính tiệm cầm đồ lo việc tổng tang những phần thân thể vô giá trị. Công việc này xé ra đâu có cực nhọc tốn kém gì. Đã thế nhà cầm đồ còn được hưởng những món quý giá như tim phổi của khách bách sinh viên y khoa hâu bộn bạc mà khách lại thường ít khi đặt vấn đề cầm thế những món ấy trước đó. Ông Giám đốc giải trí trường có khuyến cáo những tiệm này nên trả món tiền phi nghĩa đó cho vợ con khách hàng. Nhưng chủ dãy tiệm cầm đồ trả lời rằng phải cho người chết được góp phần vào những phiền toái việc tổng tang, có như vậy người chết mới không bị ám ảnh bởi chuyện nợ nần và sớm tiêu diêu miền cực lạc. Ông giám đốc giải trí trường không nên có những đề nghị làm thiệt hại cho những người đã khuất. Dĩ nhiên, giám đốc giải trí trường đại gi là xâm phạm vào những điều thuộc về vấn đề tin ngưỡng của thiên hạ. Nó giàn

nó thua kiện lại rắc rối. Thành ra những con bạc biết tìm tới những tiệm cầm đồ tối tân ấy thường được hưởng một cái chết rất nhẹ nhàng, tuyệt đối nhẹ nhàng. Vì xét ra, thực sự, lúc chết họ thường chỉ còn vài ký thịt hoàn toàn vô ích.

Mỗi ngáp một cái hơi dài mà cũng chẳng cần che miệng :

— Kè ra phải làm đám tang cho vài chục người mỗi ngày cũng tốn kém lắm đấy chứ.

Ông Võ tròn mắt :

— Bộ chủ tướng hắn làm đám ma có kèn trống om xòm ấy à. Xin lỗi, còn lâu, Nếu tra bày đặt những nghi thức rườm rà như thế việc quái gì hắn lại phải dựng dãy cửa tiệm ở ven sông. Thân chủ của hắn không những chết nhẹ nhàng mà lại còn hoàn toàn mát mẻ nữa.

Ông Võ bỗng nhếch mép cười nhẹ :

— Tùy theo mùa và số thân chủ thường thường trung bình hai ngày hắn tổ chức một cái lễ chung, Bên ngoài cũng có tung kinh gỗ mồ cầu siêu. Gắp hồi hắn làm ăn phát đạt quá thì có thêm tí kèn trống cờ phướn. Sau đó những kẻ chết nhẹ nhàng được đưa xuống sông một cách kín đáo nhanh nhẹn, như người ta đổ những thùng rác ấy mà. Đã bảo rằng mỗi thân chủ của hắn chỉ còn chừng vài ký thôi.

Mỗi hơi tinh táo lại một chút :

— Đò xuống sông ? Chết cha ! Vậy những cơ quan vệ sinh trong thành phố không phản đối hả. Dù sao thì trên ván đề hình thức...

— Tất nhiên ! tất nhiên ! những điều mà chủ thấy được thì chủ dãy tiệm cầm đồ cũng tiên liệu được cả. Vấn đề vệ sinh đã có người em họ của hắn lo. Chủ có nhớ khoảng hai bên bờ sông ở vùng quanh đây có những tiệm gì không ?

Mỗi đứng dậy, nhường mặt, sau dãy nhà tôn là mặt sông rộng, phía bên kia phơn phớt xanh, mờ nhạt như có sa mù. Có những căm nhà nhấp nhô. Gần hoa tím rủ xuống trước mặt Mỗ, vài bông đang đưa che khuất cảnh vật phía xa. Nhưng anh cũng nhìn thấy khoảng bên kia sông băng tri nhớ :

— Vùng này toàn tiệm ăn chờ gi, Hoàng Hạc, Trung Lâu, Đông Á,...toàn những tiệm danh tiếng cũ.

— Danh tiếng và đặc biệt có món tôm cá nướng ngon tuyệt. Cà tôm không bắt, để nuôi dưới sông chừng nào khách gọi mời bát lên. Tôm cá tụ về đây quanh năm, con nào cũng mập mạp béo ngậy. Cái kho thực phẩm này kể như vô tận. Chủ đã hiểu ra chưa. Chính những tiệm ăn sang trọng đó lo vấn đề vệ sinh cho thành phố. Không một vien chức nào phải bận tâm hết.

Mỗ lại ngồi vật ra ghế đã ngáp dài. Thắc mắc chất vấn ông Võ, Mỗ chỉ có một mục đích tìm ra sự sơ hở của lão chủ dãy tiệm cầm đồ nào đó để tố cáo xì và cho đỡ tức. Nhưng lão không để sơ hở chỗ nào.

Ông Võ bỗng che mắt đứng kiêng chăn châm chú nhìn vào khoảng đầu dây nhà tôn ở bờ sông rồi chửi thề :

— May thằng ở phòng nghỉ lễ làm ăn cà chor quá sức. Chúng nó lại bỏ quên một cây cờ.

— Bầy cờ phướn ra làm chi vậy ?

— Hôm qua đón tiếp phái đoàn chấn hưng đạo đức.Ối giờ ! suốt con đường từ xa lộ vào đây lão giàm đốc cho trung toàn một giống khâu hiệu chữ Nho trông cứ như đường vào một ngôi chùa Tàu. Làm thế để phái đoàn hài lòng kéo các ông ấy lại gày rắc rối. Chả là có kẻ đồn tới tai các ông ấy rằng ở đây có nhiều tiệm cầm đồ làm ăn luộm thuộm quá. Các ông ấy đòi điều tra xem có cảnh nào công xúc tu xỉ, phạm thuần phong mỹ tục không. Theo sự suy luận của các ông ấy thì trước khi cầm thế tới chân tay bao giờ người ta cũng phải mặc quần áo trước. Vậy hắn phải có khói thăng cởi chuồng nhông nhông đi từ khu tiệm cầm đồ len sòng bạc. Hắn có nhiều đứa khác đánh những tiếng bạc cuối cùng trong khi hoàn toàn trần như nhộng. Các nhà đạo đức đâu có chịu nổi cái cảnh có kẻ không quần áo đi ngoài đường, chỉ có bọn ăn may ăn xin được toàn quyền thiểu quần áo tối mức tối đa mà không làm phiền lòng các nhà đạo đức thôi. Nhất là nơi đây vẫn tiếp đón cả những người ngoại quốc. Họ sẽ nghĩ thế nào về một miền đất có những người ở trường mà không theo chủ nghĩa tự nhiên, khỏa thân. Các nhà đạo đức rất sợ đất nước bị coi là còn chậm tiến dã man. Họ có đủ chính nghĩa để mở một cuộc thanh tra tại chỗ. Thế là bọn này tiếp đón học xì dầu.

Mỗi hơi băn khoăn :

— Mẹ kiếp ! Vậy thì các ông kẹt rồi còn gì. Số con bạc bán hết áo quần đâu có ít.

— Dĩ nhiên. Hội chấn hưng đạo đức suy luận không sai, nhưng thực có vài chi tiết đặc biệt làm đổi thay tất cả. Vị đại diện các tiệm cầm đồ ở đây đã đọc một bài diễn văn dài giải thích rất rõ. Số người từ trong những cửa tiệm của họ bước ra mà hoàn toàn trần như nhộng thì cũng hơi nhiều, nhưng không ai có thể kết tội những người trần trường này là phạm thuần phong mỹ tục được. Trước hết là không có một con bạc nào ở trong tình trạng như thế. Nói rằng chẳng có đàn bà thừa bạc đến nỗi phải trần trường thì không đúng : Tuy nhiên đàn bà đã có một cách cầm đồ riêng ở những nơi kín đáo ngoài sự hiểu biết của các nhà chấn hưng đạo đức, hoặc họ có được may mắn biết thi cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ còn bọn đàn ông cầm đồ là khả nghi, nhưng những người này, khi đã bán hết quần áo thì thực sự không còn là đàn ông nữa. Họ đã bán đứt hoặc cầm thế cái gọi là của qui từ trước lúc bán tới áo quần rồi. Vậy thì đâu còn có cái chi để kết tội họ phạm thuần phong mỹ tục. Khi còn cái đó thì họ cũng chỉ cần che bằng một miếng vải nhỏ là xong là hết công xúc tu xỉ ngay, huống hồ bây giờ họ

không hề có cái đòn! Họ còn hoàn hảo nghiêm túc hơn các bậc chẩn tu nữa. Ông đại diện các tiệm cầm đồ đọc xong bài diễn văn xây dựng ấy thì qui ống chấn hưng đạo đức đều dần mặt ra rồi vỗ tay hoan nghênh rất thành thực.

Tuy vậy, để chứng tỏ mình là người làm việc nghiêm chỉnh, gương mẫu, vị trưởng phái đoàn vẫn mở một cuộc tra xét sâu rộng hơn. Cả phái đoàn chia nhau đứng rình ở các tiệm cầm đồ. Thắng náo tràn trề đã ra cũng bị theo dõi rất kỹ. Các nhà đạo đức trẻ thì chạy lảng xăng, các nhà đạo đức già thường mục kinh lèn, tất cả cố tìm xem thắng náo đã bị lột sạch mà lại còn giữ được khoản đó. Chỉ cần lùm đục 1 khứa có dương vật là họ kêu um lên và cả nước sẽ khóc với họ ngay. Nhưng đâu có thắng thua bạc chó chết nào lại so bờ đến độ để các nhà chấn hưng đạo đức túm được dể. Thành ra cuộc điều tra kết thúc rất nhanh.

Đau cho phái đoàn nhất là bài diễn văn đầy những câu khuyến cáo của vị trưởng đoàn hóa ra không hợp tình hợp cảnh. Một vị trẻ tuổi trong phái đoàn phải đứng ra ứng khẩu nói đòi lời. Ông này là tổng thư ký hội chấn hưng đạo đức đồng thời là một viên chức cao cấp trong ngành kiêm luyệt sách. Ông ứng khẩu nói rằng rất thông cảm với hoàn cảnh của anh em nghiệp đoàn cầm đồ. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đất nước có nền kinh tế khó khăn hiện nay, anh em nên thông cảm lại với chính phủ, tuân theo kỷ luật quốc gia, bảo vệ thuần phong mỹ tục. Ông đề nghị một biện pháp rất hay là: dù chỗ vẫn đeo lủng lẳng cái của qui của bọn cháy túi nay chẳng còn gì, trống tron, thánh thiện hoàn toàn, nhưng các vị chủ tiệm cầm đồ cũng cứ nên sơn vào khoảng đó một vết đen dài và đậm cho nó chắc. Biện pháp gạch đen thui này đã được dùng từ hàng trăm năm nay trên một địa hạt khác hơn là sách vở văn chương mà kể t quả hoàn toàn tốt đẹp. Tiệm cầm đồ chỉ lo thêm một công tác đạo đức là vẽ gạch đen thôi. Tiền mua sơn đen thi khách hàng phải chịu. Bởi vì cái gạch đen đó bảo vệ quyền lợi của chính khách hàng nó chứng tỏ rằng chính phủ và các nhà đạo đức đã lo lắng săn sóc đến cả sự tràn trề của họ.

Nói xong là thực bàn ngay, ông ta đòi giải trí trường phái tức khắc dâng lên một cây cọ và hộp sơn đen. Năm anh tràn trề từ các tiệm cầm đồ bước ra bị giữ lại. Như một nhà nghệ sĩ lão luyện ông tổng thư ký hội chấn hưng đạo đức chỉ quét một đường là nền đạo đức được chấn hưng thấy rõ. Những anh tràn trề bỗng giáng hét những nhân vật nữ trong các bức tranh khỏa thân danh tiếng của ngoại quốc khi được hưởng chế độ kiềm duyệt của xứ này.

Ông vỗ hơi khom khom, tay trái co lại, ngón tay cong như những móng rồng, tay phải giang rộng làm cử động của một kẽ cầm cây cọ quẹt ngang rất mạnh, dứt khoát. Đòi mồi mím chặt cổ tinh kéo dài khiến hai gò má nhô lên một vẻ khoái trá quá mức, ông Võ đang đóng vai nhà tổng thư ký hội chấn hưng

đạo đức châm chí và dũng mãnh lo kẻ những vạch đen ngang tháo những lều tràn trề.

Câu chuyện bắt đầu hơi có vẻ hấp dẫn, Mõ bắt buồn ngủ, thực tình chú ý đến một vài chi tiết:

— Không có đứa nào phản đối hả?

Ông Võ tròn mắt hèn hẹch:

— Sáu tháng chửi thề túm lum. Phần lớn không chú ý đến chuyện gì khác ngoài việc chịu trận cho xong để còn trở lại noi đánh bạc gấp. Chỉ có một lão già dáng điệu hơi giàn thi ngâm nghĩa vét đen đạo đức rất kỹ rồi cười hoan hỉ nói rằng hắn không thể ngờ trong đời lại có thêm một lão hán được nhà nước lo lắng giữ vắn đề y phục. Cách đây mười năm hắn cũng được nhà nước phát một bộ quần áo thun, khi hắn ở trong trại tạm cư dành cho nạn nhân bão lụt. Hắn chỉ bình phẩm rằng việc cứu trợ ngày nay có vẻ thật lùi. Khi xưa may mắn cho hắn người ta cũng dừng vài đèn. Nhưng không đèn nổi mỏng thế này.

Sau đó, phái đoàn hoan hỉ ra về và khuyến cáo rằng sẽ kiểm soát, theo dõi rất kỹ việc kẻ vét đèn lên những chỗ chưa dương vật không còn dương vật của những kẻ sắp chết vì thua bạc.

— Không ai hỏi thăm những kẻ chết sao?

— Người chết thì dù mặc lê phục hay tràn trề cũng vô tội như nhau, chẳng có xác chết nào can tội phạm thuần phong mỹ tục. Hội chấn hưng này đâu có lo những vấn đề không thuộc phạm vi đạo đức. Vâng, để phái đoàn khỏi thắc mắc, lão chủ dãy tiệm cầm đồ tối tân ở bờ sông đã nói rõ rằng nơi đây không hề có người chết tràn trề chỉ có một số những ký thịt vô ích phải thanh toán như thanh toán rác rưởi vậy thôi. Lão cự xử khéo léo không chịu được, Buổi thanh tra kẽ như bế mạc rồi chính lão còn nhảy lên micro nhất định đòi bày tỏ cảm tưởng. Đại khái là lão vô cùng xúc động vì các nhà chấn hưng đạo đức đã chịu chú ý tới một nơi ít được săn sóc như thế này. Cuộc viếng thăm thanh tra là một khích lệ lớn cho những tiệm cầm đồ lớn nhỏ và những vết đen vẽ trên thân thể tràn trề từ nay đã mở một kỷ nguyên mới cho nền thuần phong mỹ tục ở nơi giải trí tầm thường này. Các nhà chấn hưng đạo đức nghe bài diễn văn ấy cũng cảm động lắm. Sau đó lão chủ tiệm cầm đồ nhất định mời các nhà chấn hưng đạo đức dùng một bữa cơm trưa mà lão bảo là đậm bạc. Thực ra đó là một bữa tiệc linh đình sang trọng nhất trong nhà hàng của người em lão ở bên kia sông,

— Các nhà đạo đức tha hồ đón tôm cá?

— Tất nhiên, Đâu có ai cấm họ ăn ngon. Loài tôm cá dù có nuốt thứ gì vào bụng thì cũng đều bình đẳng trước vấn đề thuần phong mỹ tục...

Một chiếc máy khuếch âm nhỏ giấu đâu đó dưới giàn hoa hoặc trên nóc một cây cột cất tiếng trong trẻo:

— Xin mời ông Võ ra công gấp! Có việc cần!

(CÒN NỮA)

đàn dương cầm kèm bởi một chàng thư sinh khác, không thiếu đời kinh cạn.

Trần Chúc gốc người Huế chính công, xuất thân từ trường dòng Collège Saint Gérard nhưng những kiến thức về nhạc phần lớn do anh tự học. Với trình độ nhạc lý cao, anh đã giữ phần tenor solo và lần lượt giữ những vai trò ca trưởng, ủy viên kỹ thuật của ca đoàn Trung Dương, ca trưởng ca đoàn Vương Cung Thánh đường. Năm 69, anh đã xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình văn nghệ tất niên của đại học Văn Hạnh, với bản «Đêm Lạnh» của nhạc sĩ Phạm Trọng. Cũng trong năm này anh đã hát tivi lần đầu với một nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt khác cũng rất bất hủ: Back to Sorrien to (trở về mái nhà xưa) — Phạm Duy trong chương trình Hoa Niên kể đó là các show Tri Âm, Chiêu Hồi... và gần đây nhất Opéra Bùi Thị Thu. Trên radio, anh hát trong Ca đoàn Võ tuyển của nhạc sĩ Vũ Văn Tuân.

Chung dung giọng hát Trần Chúc đã và hiện đang góp mặt trong hầu hết các chương trình văn nghệ của giới trẻ, nhất là trong với SV công giáo, anh cũng đã xuất hiện trên sân khấu Hội quan Cây Tre, C.L.B. Phản Thông Vàng, Hội Việt Mỹ, Trung tâm văn hóa Pháp.v.v

Nhin về vấn đề kỹ thuật nhạc pháp

Mới qua xong chứng chỉ chót để lấy bằng cử nhân Pháp văn ở trường Văn Khoa để theo ngành ngoại giao nhưng Trần Chúc đang dở vui dở buồn vì tháng 7 phải trình diện nhập ngũ theo tiêu chuẩn. Mang cái phận con trai thời chiến kiêu này, anh đã cho biết đổi với những bài hát viết về «chuyện tình thư sinh» nghe cũng hay vì hợp với tinh thần mình, nhưng hát mãi rồi cũng chát như máy.

Nhin bảng mít kiến thức rộng rãi về âm nhạc, anh đã nêu vài nhận xét nhỏ:

— Hiện nay, nền dân ca dân nhạc của mình đang phát triển, rất đáng tán thưởng. Ngoài ra chung

ca nhạc

Hai «giọng vàng» của ca đoàn TRUNG DƯƠNG

TRẦN CHÚC:

Giọng hát để dành cho Sérénade

Qua một show của ca đoàn Trung Dương, tên tuổi của Trần Chúc đã gắn liền với bản Sérénade của nhạc sĩ Áo F.Schubert (P.Duy đặt lời Việt với tên Dạ Khúc) với Lê Văn Khoa đệm dương cầm. Bằng

Trần Chúc thành công lớn với bản Sérénade



chung những ca sĩ nổi tiếng hay giờ về phim truyền hình thi Thành công nhưng về kỹ thuật, phái âm luyện âm thi còn thiếu sót. Nhiều người trong khi hát còn phát âm sai giọng tiếng Việt. Tuy vậy sự ý thức về kỹ thuật nhạc pháp đang được chú ý. VN chưa có một nhạc sĩ nào dám soạn ra một bộ thông phái âm dùng cho tiếng nói khi được đem vào nhạc hát. Các ban nhạc thi có lẽ về vấn đề bài thành ngữ có nền về nhạc nhạc khí, chỉ quanh quẩn với cái như piano, guitar, clarinettes... và cùm. V.v... Đó là bài âm cũng nghèo, tiếng về piano và guitar khi đem cho ca sĩ hát thì khá giống nhau nên cần có những hòa âm sona riêng cho mỗi bài.

Anh cũng cho biết là qua những công trình đang theo đuổi của các nhạc sĩ như Nguyễn Phi Phi và LM. Tiến Dũng, một kiến trúc bài âm riêng cho VN đang được đặt nền móng, dựa từ hệ thống nhạc và kỹ thuật bài âm Tây phương. Một điều của là anh trước gióng trường QGHN cần có những giao sự nhạc có khả năng bài sự. Một vài người dạy hát ở trường này còn xướng âm sai. (Được biết, với giọng thaidaileton SIBEMOL, Trần Chắc qua được đề dàng những nốt cao nhất của bản Dạ khúc). Anh cũng nhận là anh khi hát hơi thiếu geste như có người đã phê bình.

Trở lại với chuyện tâm linh, anh lúc lắc đầu, hát nhẹ mèo tóc rất dài, rất «nghệ sĩ», cười :

— Cố ý kiêm nhau xét này nó như vậy chứ thật ra mình rất tầm thường. Cũng thích lang thang, đấu lao, nói tục như bắt cứ ai... Khi nào ngồi dài trên bàn nhà hát nghịch ngao với thẳng ban đêm đàn guitar ngồi bên cạnh là khói nhất. Tha hồ mà hò hét, nhai nhó như khỉ cũng được. Lúc đó mình hát với hết ý nghĩa, hết tâm hồn mình. Thích có một tủ nhạc và một tủ sách riêng mà hỏng biết chừng nào mới có đây ?

Hỏi nhỏ về «love story» thi một nữ cười khác :

— Chỉ thích mẫu người trầm lặng, ít nói, không nổi tiếng. Vậy mà lại đã yêu, mè những cô ngực lại không !

BÍCH HỢP : Hát với màu áo trắng

Là em gái của anh Hà Quốc Toản, cao đoàn lương văn nghệ SVHS Nguồn Sông, Bích Hợp là một trong những giọng ca nữ kỹ cùm của Nguồn Sông. Sinh năm 51 ở Thái Bình, dù chưa hát và hát hay từ thời học tiểu học bao giờ. Khi theo học ở trường nữ TH Lê Văn Duyệt, đương nhiên là có gặp mặt trong ban văn nghệ và trong một show tivi năm ngoái của trường, Bích Hợp hát bài tuổi Cảm Thật buồn được bạn bè nhức nã.

Bích Hợp nhạc lại những kỹ niệm với giọng mơ mang :

Khoảng cuối năm Mậu Thân, những đêm sinh hoạt ngoài trời của Nguồn Sông thay đổi. Họ đứng hát những bản tình ca bùi nhùi như «Giọt mưa trên lá» ở biển biển tên số, hoặc bài mèo người ngồi trên bãi cỏ lắng nghe. Trời tối bay mù mịt nhô nhô. Hát từ nhiên thương thả giữa trời đất mờ vắng thật thênh.

Tru sở của Nguồn Sông năm đó đặt ở khu nhà tiền chế đường Lê Thánh Tôn (theo viên quan già bảy giờ) có một hàng cafe điểm tâm bên cạnh một cái hố nước bằng gạch, bên hố luôn tên quán Bờ Hồ rất có vẻ «Hà nội». Chính Bích Hợp đã làm những món bún

để, bun chả, xôi v.v... chiều khách văn nghệ, cho đến khi quán đệm tiệm vi lỗ bởi thanh hưu văn nghệ đồng quâ.

Cùng với đoàn Nguồn Sông, Bích Hợp đã xuất hiện lần đầu trên sân khấu lớn là tại trường QGHN năm 67 bằng những bài dân ca Cố Lã, Xô chỉ lưỡi kim..., với Thành Lan (sau Thành Lan xa đoàn vì thích nhạc ngoại quốc hơn). Từ lúi tách ra khỏi Nguồn Sông, Bích Hợp gia nhập ca đoàn Trung Dương. Ngoài những chương trình hát trong đoàn Trung Dương, Bích Hợp đã hát nhiều với nhạc sĩ Từ Công Phụng, bên cạnh Từ Dung, với các giới thiệu tập nhạc «Trên ngọn Tình Sầu» ở câu lạc bộ Làng Văn. Cũng ở môi trường này, hát trong những đêm nhạc chủ đề của Vũ Thành An, Phạm Mỹ Lộc, Lê Thương v.v... một lần bao Shotguns đã mời cộng tác nhưng Bích Hợp từ chối vì không có trót vọng làm ca sĩ nhả nghệ.

Thói quen của Bích Hợp là mặc áo dài trắng khi đi hát. Nhiều người hỏi tại sao lại «an mặc xấu như vậy, nhất là lúc hát chung với các nữ ca sĩ khác?». Câu trả lời hơi độc đáo: «hát chung thì Hợp lại càng nên mặc màu áo trắng để phân biệt với ca sĩ chứ !»

Bích Hợp lúc hát chỉ mặc áo dài trắng để phân biệt với ca sĩ



Với nhạc tình «Khung trời đại học»

Bích Hợp đang học năm thứ hai luật Khoa. Cùng lại cải trường «Khung trời đại học», cây dài bóng mát này, nên chẳng dừng đứng đợi câu hỏi :

— Bích Hợp có cảm nghĩ ra sao về những bài hát nói về chuyên lĩnh trong «Khung trời đại học»?

— Khi nghe hoặc hát những bài đó, ai chưa có chuyên lĩnh cảm riêng tư sẽ mơ mộng nhiều lắm. Còn đã có tinh cảm riêng rồi thì, xúc động lắm. Khi hát những bài đó, Hợp đã cảm thấy trong xúc cảm, mộng tưởng...

Thác mắc thêm về cái câu «tình cảm riêng tư» thì có sinh viên Bích Hợp cười thật nhẹ, ngập ngừng, chữ nghĩa rất mơ hồ, lảng đãng !

— Họ ngữ phải là... hiểu mình yêu mình thì nhất định rồi, và độ lượng. Họ với tâm hồn mình nữa. Và phải... chim. Không cần phải nói tiếng hay xuất hiện nhiều trước đám đông...

Trở lại với câu chuyện về ca hát:

— Bích Hợp thích loại nhạc nào nhất, ca sĩ nào nhất ?

— Phải nói là thích Phạm Duy, Cung Tiến, Văn Cao. Như bài «Trả lại em yêu» của P.Duy thì cứ hợp mặt bạn bè lại là bị bắt hát. Họ còn thích trường ca Mẹ Việt Nam, và nhất là «Ngày đó chúng mình». Còn bài hay nữa là «Khi tôi về», một lần Hợp đã thu băng rồi bị kiểm duyệt, bị gọi là phản chiến.

— Nghĩ gì về sinh hoạt văn nghệ với những người hát trẻ tuổi ngang với Bích Hợp hiện nay ? Có trót mong trong lành vực nghệ thuật ?

— Họ trẻ mong cho thời thế yên yên một chút để các đoàn văn nghệ trẻ có thể hoạt động mạnh mẽ hơn và có cơ hội để sinh hoạt chung với nhau. Cũng trước mong được luôn luôn hát loại nhạc có giá trị. Về những ca sĩ trẻ hiện tại, trót mong họ không bị những chuyện lồng xè tên tuổi, tham gia ngành điện ảnh..., làm đi lệch đường nghệ thuật.

Hiện nay nhã thú của Bích Hợp trong những lúc rỗi rãnh là đọc sách, làm hoa, làm bếp. Cô cũng chịu khó bỏ nhiều thời giờ để làm những búp bê vải xinh xinh.

PHẠM NGA

điện ảnh

Th. thủy Hằng và «Ngâm Ngùi»

Trong tuần lễ vừa qua, hãng Việt Nam Phim của tài tử Thẩm Thủy Hằng đã mang trình chiếu một xuất đặc biệt «Ngâm Ngùi» tại rạp Nguyễn Văn Hảo đường T.H.Đ

Thẩm Thủy Hằng diễn xuất trong «Ngâm Ngùi»



Cuốn phim được nhiều người chú ý đến vì trước đây có tin, «Ngâm Ngùi» đã phải chặt vật khó khăn lắm mới qua được «cửa ải» kiểm duyệt của Bộ Thông tin. Theo tin của các nhật báo cho hay «Ngâm Ngùi» gặp khó khăn không phải vì lý do quá gợi tình hay biểu diễn v.v... mà chỉ vì trong đoạn kết, «Ngâm Ngùi» đã cho vai nam chính trên đường hồi chánh về mái nhà xưa; đã chết vì dại lạc một cách bi thương. Cuốn phim gặp trắc trở vì lý do chiến tranh tầm lý.

Từ đó, chúng tôi chờ «Ngâm Ngùi» với hy vọng được nhìn thấy Việt Nam Phim ghi được một bước tiến mới cho điện ảnh nước nhà.

Trước ngày trình chiếu chính thức tại nhiều rạp lớn ở Saigon, Việt Nam Phim đã cho trình chiếu một lần Hằng đã thu băng rồi bị kiểm duyệt, bị gọi là phản chiến.

lấy tiền cứu trợ đồng bào chiến đấu, như Việt Nam phim đã tổ chức trước đây với phim «Như Giọt Sương Khuya»

Cuốn phim trên do Thẩm Thúy Hằng sản xuất, phỏng theo cuốn tiểu thuyết «gió dập mưa vui» của nhà văn Thành Bình. Ông Thành trọng Kỷ đảm nhiệm đạo diễn và ông Trần đình Mưu phụ trách kỹ thuật hình ảnh.

Cuốn phim của Thẩm Thúy Hằng nên dĩ nhiên có sự góp mặt diễn xuất của tài tử xinh đẹp Thẩm Thúy Hằng. Bên cạnh cô Hằng còn có Cao Huynh, Lê Tuấn, Tường Vi và nghệ sĩ Bảy Nhiêu.

Đạo diễn đã dùng đến 24000 feet film để thực hiện «Ngậm Ngùi» tại Nhà Bè, Gò Vấp Saigon, và Gia Định.

Nữ tài tử Thẩm Thúy Hằng cho biết, đây là một cuốn phim mà cô lấy làm hài lòng nhất về phong diện diễn xuất, kể từ trước đến nay.

Sơ lược chuyện phim

Vào một buổi chiều, người đàn ông phong trần, lè đôi nạng gỗ lẩn mờ trở về mái nhà xưa vừa để tìm lại người thân. Ngôi nhà kỷ niệm giờ đã hoang tàn đổ nát, và chìm đắm trong ánh sáng hắt hiu. Bước vào nhà, người đàn ông khổ đau nhiều cǎn nhà cũ giờ đây tiêu điều, bụi mờ và mảng nhện giăng mắc, những người thân thuộc giờ

Cao Huynh trong vai Chung trong Ngậm Ngùi



đã xá xòi, chỉ còn lại căn phòng bẽ b倜, với những đồ vật kỷ niệm vung vãi khắp nơi.

Người đàn ông được mắt đầm đìa nhìn lại hình ảnh ngày xưa thau ái, nhưng người xưa giờ đã vắng. Nỗi buồn vờ vây phủ lấy người đàn ông tật nguyền, ông ta bỗng nhặt lên một quyền nhặt kỷ của ai nằm trong đám bụi mờ, và lật lại từng trang...từng trang... Câu chuyện bắt đầu:

Chuyện xảy ra trong gia đình một cựu đốc phủ. Ông có 2 cô con gái là Hằng và Thu (Thẩm Thúy Hằng giữ 2 vai) Hằng có con gái lớn đã có chồng là Chung (Cao Huynh) Chung bỏ nhà ra đi biệt tăm biệt tịch. Hằng ở nhà mòn mỏi trông chồng.

Trần (Lê Tuấn) một sinh viên mồ côi cha mẹ được ông Phủ (Bảy Nhiêu) nuôi đỡ dậy cho Thu (Thẩm Thúy Hằng) học. Hai người yêu nhau qua sự chấp thuận của ông phủ và ông hứa gả Thu cho Trần khi chàng thành tài.

Đau khổ vì chờ đợi mỏi mòn, Hằng (Thẩm Thúy Hằng) đâm ra mất trí. Trần xem Hằng như chị mình lo sán sóc thuốc men. Nhiều lúc Hằng lén cơn điên, nàng cứ tưởng là Trần là Chung, chồng nàng.

Bệnh của Hằng thuyền giảm nhầm lúc Chung trở về đoàn tụ với gia đình. Chung tìm thấy hạnh phúc bên cạnh Hằng. Hằng mong ước có một con trai đầu lòng và

muốn Chung sám cho con trai một con ngựa gỗ. Chung hứa chịu ý vợ.

Một hôm cõa bệnh Hằng tái xuất, Hằng lại trở nên điên dại và nàng đã lầm Trần là chồng. Chung ghẹn tức, bức bối. Thủ khóc chia. Không khí gia đình bắt đầu nặng nề gay cấn từ đó.

Hằng có thai và sanh một đứa con trai vì một lời nói ngẫu nhiên của Bà vú (Tường Vi) và một y tá trong nhà bảo sảnh Chung trưởng thành rằng đứa con ấy giống Trần. Một cuộc cãi vã rồi xô xát xảy ra làm Chung lỡ tay giết chết Trần—Thu chết theo Trần vì lúc ấy nàng đang bị bệnh. Chung sợ hãi bỏ ra đi...

Người đàn ông (Chung—Cao Huynh) lật hết quyền nhặt kỷ của Trần và biết rõ sự thật đứa bé vẫn là con ruột của mình; tình cảm của Trần và Hằng chỉ là tình chị em cao cả.

Bây giờ, thi Hằng đã mang con về quê sau khi mọi người đã qua đời. Chung với mua 1 con ngựa gỗ và lèn đường về quê tìm vợ con.

Đến đầu ngõ, bóng vợ chàng in rõ bên khung cửa, tiếng ru con vẫn vọng lèn đều đều. Tuy nhiên đến giờ phút cuối đó, một loạt đạn nổ vang dội trong đêm vắng, Chung bị đạn lạc ngã ra chết, con ngựa gỗ vàng khỏi tay bén trong nhà, Hằng vẫn không hề hay biết, vẫn ru con... trời mưa.

Âm thanh hình ảnh rõ ràng

Đối với khán giả VN, điều cần nhất cho 1 cuốn phim VN hiện nay là hình ảnh và âm thanh phải rõ ràng — «Ngậm Ngùi» đã đạt được hai yếu tố trên — ông Trần đình Mưu đã «chơi» ánh sáng thật hay, và cái cảnh «Cao Huynh xách đèn, đi trong bóng tối thật đẹp, những góc cạnh nổi bật của khuôn mặt, dưới những tia sáng chói của ánh sáng được diễn tả thật linh động. Khán giả đã không thể không hài lòng với lối «chơi» ánh sáng «trái sáng» của Trần đình Mưu qua cuốn phim 2 màu đen trắng «Ngậm Ngùi».

Cuốn phim đã có được một đoạn mở đầu đáng chú ý về mặt bố trí ánh sáng. Ông Trần đình Mưu đã «chơi» ánh sáng thật hay, và cái cảnh «Cao Huynh xách đèn, đi trong bóng tối thật đẹp, những góc cạnh nổi bật của khuôn mặt, dưới những tia sáng chói của ánh sáng được diễn tả thật linh động. Khán giả đã không thể không hài lòng với lối «chơi» ánh sáng «trái sáng» của Trần đình Mưu qua cuốn phim 2 màu đen trắng «Ngậm Ngùi».

Các tài tử TT Hằng, Cao Huynh, Lê Tuấn, Tường Vi và Bảy Nhiêu đều đã cố gắng hoàn thành vai trò của mình.

Thẩm Thúy Hằng có cần thiết phải giữ hai vai một lúc không?

Qua «Ngậm Ngùi», theo dõi chuyện phim rồi theo dõi cuốn phim, hầu hết khán giả đều có chung một dấu hỏi trong đầu, là có cần thiết để Thẩm Thúy Hằng phải giữ 2 vai Thu và Hằng cùng một lúc trong phim không?

Thường thường, 1 nữ tài tử phải diễn 2 vai khi cốt truyện quá cần thiết đòi hỏi một sự giống nhau như dúc giữa 2 nhân vật, hầu tạo 1 sự nhầm lẫn rồi dẫn đến một hậu quả vĩnh sau. Riêng trong «Ngậm Ngùi», chúng ta thấy Thẩm Thúy Hằng không cần phải giữ 2 vai cùng 1 khuôn mặt trong một lúc.

Lời ở đạo diễn Thân Trọng Kỷ có lẽ không phải vậy! thế thi ở bà giàn đốc Hằng phim Thẩm Thúy Hằng.

Khán giả đều không thể phủ nhận tài nghệ diễn xuất của Thẩm Thúy Hằng. Trước đây trong phim «Như hạt mưa sa» cô giữ 2 vai và giờ đây «Ngậm Ngùi» cô cũng giữ 2 vai.

Thẩm Thúy Hằng đã làm trọn vẹn vai trò của cô, tuy nhiên hậu quả của sự ôm đồm này trong «Ngậm Ngùi» Thẩm Thúy Hằng đã «độc diễn» với đầy đủ sắc thái «chỉn», ái, ố» cô tha hồ diễn xuất trong cuốn phim cây nhà lá vườn; Khán giả xem mãi phát ngán, vì có người cho biết, «nếu mỗi mắt nhắm lại một tý, mở mắt ra là lại thấy Thẩm Thúy Hằng ngay!!» Trong 600 plan Film thì hơn 500 plan Film dành cho tài tử Thẩm Thúy Hằng. — Phải gi có 1 nữ diễn viên trẻ, hợp với khuôn mặt trẻ của Lê Tuấn để giữ vai Thu em gái Hằng thì hợp hơn.

Những «bất ngờ» trong Ngậm Ngùi

Đi xem phim Ngậm Ngùi, nhiều khán giả có công theo dõi sinh hoạt điện ảnh thường để tâm tìm xem các lý do vì sao «Ngậm Ngùi» bị khán khàn khi kiểm duyệt. Người ta bảo «Ngậm Ngùi» bị trả ngà

trình diễn trên màn ảnh và tuyên truyền hình.

Đạo diễn Thân Trọng Kỷ hình như muốn đề cao cái nếp sống cũ xưa trong nhà ông đốc phủ sứ, ngày Tết đến có khăn đóng áo dài, đồ đặc trong nhà là bàn ghế trường kỷ, bút hoành, tất cả đều xưa, nhưng cả nhà lại ăn cơm bằng... muồng, nĩa, bánh mì, thay vì ăn bát đũa Á Đông...

Đến phần cuối, scence Chung về quê tìm Hằng, thử ý hệ như một nhạc cảnh: Trong một đêm mưa đạn bay «vút vút» súng nổ đúng đắn, Bà Hằng vẫn tĩnh bơ mở toang cửa sổ, đặt đèn sáng, ru con ài oi, tiếng ru thật «lớn» vang trong đêm mưa.. và bên ngoài Chung lạnh nguyên băng đạn «lạc» ngã ra chết...

Thẩm Thúy Hằng xuất sắc nhất trong «Ngậm Ngùi»

Khán giả có dịp đi xem «Ngậm Ngùi» đều đồng ý, nữ tài tử Thẩm Thúy Hằng đã thật cố gắng và diễn xuất hay hơn bao giờ hết trong cuốn phim này. Như trên đã nói trong hoan cảnh hiện tại Điện ảnh VN còn thiếu thốn nhiều phương tiện để thực hiện 1 phim hoàn mỹ thì với «Ngậm Ngùi» tài tử Thẩm Thúy Hằng đã tạo được thành quả đáng khuyễn khích cho điện ảnh VN. Khán giả ghiền Ciné, chờ đợi những phim mới hay hơn nữa của nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng.



nhiếp ảnh lê vankhoa

Kỹ thuật và ảnh nghệ

Trong mọi lãnh vực hoạt động của con người, sự tưởng tượng đều di se kẽ lè quan trọng và được khai thác triệt để. Có tưởng tượng mới có phát minh, mới có sáng tạo.

Cũng trong tấm ảnh hưởn g ấy, người nghệ sĩ nhiếp ảnh lúc nào cũng bị dàv vò bởi suy tư. Phải làm cái gì là. Với một mẫu người, một ngôi nhà mà người ta đã khai thác hết mọi khía cạnh với mọi loại ảnh: sáng của mặt trời, của trăng, sao... và những nhau tảo, có thể nào còn

được được mà anh ta khác lạ mọi người? Sự suy tư, lập luận, tìm tòi, khám phá đã đưa người ta đến một bước nhảy vọt trong ngành ảnh nghệ. Thật vậy, người ta không còn chê bai nhiếp ảnh là nghèo nàn, gò bó trong lối thực hiện để chỉ tạo ra những ảnh giống nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vẫn chỉ dùng ánh sáng và hóa chất, ảnh đã chuyển mình để đưa con người vào những khám phá kỳ thú. Đổi lại, người ta càng khám phá càng làm cho ảnh phong phú thêm. Nói cách khác kỹ thuật đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ảnh nghệ.

Những hình ảnh được dùng trong tranh này được trích từ tập *Ảnh Nghệ Thuật* do Hội Ảnh Nghệ Thuật ấn hành, đề gợi ý cho các bạn đe rộng đường khai thác phim ảnh sẵn có.

LÊ VĂN KHOA

HÙN THUYỀN
PHẠM QUANG PHƯỚC

Anh Nguyễn Bá Mậu

NHÌN
BÙI VĂN MINH





HUYẾT THỐNG

LÊ VĂN KHOA

"Phương tiện ở trong tầm tay, hình ảnh sẵn có, nếu muốn ta có thể làm cho ảnh sinh sinh hóa hóa muôn trùng vô tận..."

TUỔI THƠ

VŨ THỊ ANH THÚ



truyện dài CUNG TÍCH BIỀN



NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG

71

Huân rời đồn từ lúc sáu giờ sáng, giờ của toán thám kích ban đêm đã trở về vì toán rà min buỗi sáng bắt đầu ra đi. Những người lính nhỏ nhoi mỏng manh màu xám xịt hiện lên chau trùi rưng rưng đỏ rịm. Bộ dạng phương luân luôn cho ta một niềm tin vĩnh cửu một hé mở dứa với mà cái gì khoan dung nhất của tâm hồn chợt lay động.

Nền cát còn ướt một mặt buồn vì đêm sương chưa tan. Rừng dương đứng im vì trời chưa có gió. Rừng dương dù đứng im phắc nhưng Huân nghe như cả hàng triệu chiếc lá đang hít thở cùng chàng bầu trong lành buổi mai.

Chàng khẽ kát và bước trên con đường làng. Mát sảng êm và những mái ngói đỏ. Tiếng biển xa và mây độ g giữa trời. Hòn chàng trùng vây những lùn sóng tâm linh : thấy hoa nở trong hư vô. Trong cái được gọi là hư vô khô giải lai có màu sắc và sinh vật thời lớn.

Cánh cồng mờ. Hai bánh sắt lăn trên nền sỏi tạo ra tiếng động nhỏ. Chiếc sân rộng hiện ra màu rêu xanh mùa xuân. Những chiếc đòn nằm dưới những chùm hoa. Hắng mấy chục chiếc hoa nở buồn đưa mai hiên cong. Tấm sáo chắn thả hờ xuống che một phần ánh sáng len vào nhà.

Nhà vắng. Con chó ngủ yên trên tấm thảm màu đỏ giữa hiên nhà. Nhìn cảnh này ai dám nghĩ rằng rùng quanh đây đang tan tác vì chính chiến rinh mờ. Huân ngủ say; rồi tiến qua hai hàng trà tau.

Cây chim chim từ cao đồ những lá nhỏ. Cây bông gòn với những trái chưa nở như trái chuối tháng lồng xuống. Nhìn ngược nền trời xanh long thang chợt bồi hồi. Cả một dã vắng thật gần hiện ra ngày chàng tới.

Những nhánh gòn đậm ngang rà từ cành nêu tay của Chúa. Thật là ngang tàng những nhánh.

Thật thơ mộng những lá. Phía dưới một bậc đất nhỏ, khuất sau rặng tre có tiếng khung cửi dệt. Tiếng Chú nhẹ. Nhà bên kia nứa có tiếng nước đồ ri rào.

Huân gặp Chú Mau là người đầu tiên. Người cõi đồng vẻ khác lạ. Chú ngồi phía sau hè nhà nên không biết Huân đã vào tới trước cổng. Mãi tối, khi Huân vào trong sân thì chú Mau mới trở ra chào:

— Huân đã về đây hè? Bi sờm quá sao không mặc đồ xi vio lại nhà bình. Trời ơi người ta thấy lính là mệt đá!

Chú Mau cười, Huân khám phá nụ cười kia có một sự gì bí ẩn thê lương. Huân hỏi :

— Chú Mau có điều chi không được vui ?

Chú Mau cúi xuống lặng lẽ, nhìn thấy những cọng rêu nhỏ. Cúi eùng Huân vào nhà. Khi dậy cảnh cửa lớn, lách mình một bèo như rồng lối cho Huân, chú chợt quay lại, nhìn thẳng vào mặt Huân chử hỏi :

— Có thiệt Mỹ sẽ tới lập đồn Chu Lai không ?

Huân kinh hãi. Bởi vì đối với Huân việc đó không đáng gây phản ứng tâm lý trầm trọng như đối với chú Huân. Chàng mỉm cười trả lời :

— Họ tới thì đã sao, chú.

Chú Mau nói thật buồn :

— Họ tới thi minh bỏ làng đi chờ sao. Bỏ một nơi cháo đời, bỏ mồ bỏ mả, bỏ cái rừng cao suoi què chà không buồn tết sao.

Hoán lại càng kinh hãi hơn, nhưng biết là chú Mau có thay đổi tâm lý thực sự nên chàng cố gắng bình tĩnh giải thích :

— Ai nói với chú những điều tai hại đó.

►

51

Chú Mau nhìn Huân với đôi mắt thật thà. Một lát chú thẩn thờ như không tin vào lời Huân. Chú cúi nhặt những chiếc lá khô bị gió đeun qua đánh vào niên nhà, rồi nói :

— Người làng ai cũng bảo thế. Người Mỹ giàu có, họ lập cái căn cứ rộng lớn có chiều dài mươi lăm cây số, chiều ngang tam cây số. Làng ta nằm ngay chót giữa dồn họ.

Huân mỉm cười lần nữa :

— Cháu là lính mà cháu chưa biết cái sơ đồ của người Mỹ sao bọn dân quê lại biết. Cái dồn gi mà chiều dài mươi lăm cây số mà chiều ngang 8 cây số?

— Huân không biết thật hả? Chú Mau nói, vậy thì Huân hãy nghe lời bọn dân quê đi. Từ cõi chí kinh bọn dân quê nói đâu trùng đeo. Bọn họ dồn dài cái gì không trước thi sau cái đó cũngとり. Dân quê đoán được năm nào hạn hán, mùa nào lụt lội, tháng nào có gió to bão lớn, họ đoán được mùa mang năm nào thu hoạch khả nǎn nào thì hạn hán mất mát. Ngày xưa dân quê doan được Pháp sẽ đồ bộ vào tháng nào kia mà Nững năm trước dân quê còn đói được là ông Diệm thê nào cũng bị Phật Giáo làm cách mạng. Chú Huân, có thật thê khong mà ông Nhu ông Diệm đã chết rồi.

Huân không nhịn được cười phải quay đi giả vờ nhìn lên những cánh lá xanh, nắng tươi sáng, những rẽ quạt ánh sáng chiếu thẳng xuống hàng trà túa cung những cánh hoa thơ mộng. Huân đâm thương mèn chú Mau và cũng. Chú là chiếc nấm tinh khiết, sòng với tất cả những gì thu hút được trong sự cố gắng quanh quất. Huân vừa nhìn lên cao vừa giải nghĩa :

— Đừng nói tới chuyện cách mạng. Minh là dân già. Ai làm cách mạng, ai giết ông Diệm, ai là Phật giáo cũng được. Minh cứ âm thầm như cái cây giữa rừng mưa nắng cũng sống mưa mèn càng không chết, mưa nóng mưa lạnh đều có kui trời mà thở. Chú đừng nghĩ vu vơ.

Chú Mau có một sự gì đau đớn trong lòng, chú nói :

— Tôi đâu có quan tâm tới những thứ xa xôi, có điều cái nhà cái cửa của ta, cái mõi cái má của ông bà, bà con lang nước, rồi đây không còn nữa.

— Chú cứ yên tâm. Chúng ta không mất những thứ đó. Huân vỗ vao vai chú Mau au ủi.

Chú Mau vờn vã :

— Thực không? Chú là sĩ quan chắc chú biết bọn dân quê...

Ngay lúc đó thì cánh cửa nhỏ hé mở, từ bên tấm rèm mỏng, một khuôn mặt thanh tu hiện ra. Người mẹ hỏi :

— Huân về sớm thế con. Hôm nay mẹ định cho Phương lén thăm con đó.

— Kính chào mẹ. Con cũng nóng lòng về thăm mẹ và em Phương. Mẹ vẫn mạnh...

Người mẹ bước ra hẳn ngoài nhà, cho tay vuốt mớ tóc, bà nói :

— Thị bao giờ mẹ vẫn mạnh. May hôm nay con có phải đi hành quân? Tình hình coi có mồi yên không.

— Thưa mẹ con không phải đi hành quân. Tình hình không yên lắm nhưng khu vực chúng ta đây thi chưa có triệu chứng gì về một cuộc chạm súng.

— Ngồi xuống đây. Con ngồi xuống đây cái đã.

Huân và người Mẹ ngồi đối diện qua chiếc bàn, chú Mau di ra nhà sau, có tiếng huyên náo từ các nhà kế cận, buổi sáng đã thực sự chen lấn vào tình cảnh mọi người và sinh hoạt hằng ngày của đám dân quê đã xé rách buổi sáng yên tĩnh.

Lúc đó Phương cũng trở dậy trong phòng. Nàng đi lại trước bàn phấn cho lược chải mái tóc, làm lại vẻ đẹp ít nhiều, sửa lại cái hoa hường trên bình hoa nhỏ, kéo hẳn tấm màn để ánh nắng trãi vào phòng, nhìn vẫn vơ ra ngoài, và từng tiếng nói của Huân từ ngoài đánh vào tâm hồn bằng khung cửa thiếu nữ.

Phương nở nụ cười nhẹ. Như có một đám lán tinh tỏa ra làm rực rỡ trí óc. Phương Ngọc mới thoáng thấy că đến nóc của bờ sông rộng, những cánh buồm buồm sớm thong dong ghey ngược song cát hai bờ sông êm đềm, và.. một thị trấn mộng mị chợt hiện lên ở xa tít chân trời.. chúng ta sẽ tới đó, làm nhà phương đà, làm vườn, trồng hoa sống hạnh phúc với nhau, sinh con đẻ cái, vui đùa đầy chim, cành đầy trai, nứa đầy tiếng cười, hằng năm thái bình, xóm giềng bao dung cởi mở, sóng êm và gió nhẹ, núi không thù dữ và trời đất không thù hận con người.. những mái ngói lò nhô của một thị trấn mộng mị thấp thoáng ở một chân trời lảng đằng.

Những mái ngói đỏ quyền rũ. Những vòm cây thấp xanh, Mùa hè tới hoa đỏ tràn đầy lối đi lên một ngọn đồi thấp. Mùa thu tới và cả một ngoại ô vàng vò bắn khoan. Mùa đông con sông lấp lánh bạc thu minh tràn lan với cơn gió lạnh buốt. Tất cả cảnh đó hiện hiện trong trí óc rực sáng lấp lánh của Phương Ngọc

Nàng nghĩ tới những đứa bé con nàng. Chúng sẽ được sống nơi một miền huyền hoặc thơ mộng, nơi mít thiên đường không tên, và chúng sẽ đi về trên những lối hạnh phúc. Một chiều mẹ sẽ đưa con qua công viên toàn ca ốc vui què hương, chúng ta sẽ ghé thăm một tiệm ăn mà thực khách toàn những kẻ lịch sự ăn vận đẹp đẽ, họ ngồi bên nhường đàm thoại, rượu ngọt co tiếng nhạc từ trong quầy vang ra nhẹ nhẹ, mẹ và con sẽ kéo ghế ngồi nơi một chiếc bàn nhìn ra vòm trời xanh mao ngọc. Mẹ

sẽ kể cho con nghe về chuyện yêu đương giữa mẹ và ba các con, làm sao để có chúng mày chào đời, và con sẽ nói cho mẹ những ước vọng đời con. Chúng ta sẽ uống sữa ngọt và ăn những món ăn thơm, chúng ta sẽ tráng miệng bằng trái cây hái từ khu vườn sung mãn. Mẹ sẽ chỉ cho con xem những thức ăn trong thực đơn của quán. Từ quán ra chúng ta sẽ tới những thắng cảnh trong thành phố, qua viện bảo tàng, tới vườn bách thảo bách thú, sẽ nhìn sinh vật trong chuồng và loài cây lạ ngoài sân. Tất cả chỉ là một nềm triền mòn, tất cả chỉ là thiền nhiệm gần gũi nhân loại biển tư.

Mẹ và con, chúng ta sẽ đi xem một đêm ca kịch trong thành phố chúng ta. Những nghệ sĩ tài có một đời sống phong khoáng tuyệt vời. Họ dày đủ vật chất và tâm hồn họ hi chất ngất sáng tạo. Họ là thiên thần giúp cho mẹ con chúng ta nhìn thấy ý nghĩa đích thực của trần gian. Hai mẹ con sẽ tới trò chuyện với họ, con sẽ được nắm tay một trong bọn người họ, và con nói rằng niềm ước mơ xa vắng của con vẫn là được làm một nghệ sĩ mai sau. Con sẽ viết văn hoặc sẽ làm nhạc, vẽ tranh hoặc điều khắc, con sẽ là anh đạo diễn hay anh hát rong di ngheo ngao vòm trời thanh bình.

Sau đó chúng ta đi ra từ hi viện và ghé vào một tiệm sách, con sẽ tha hồ chọn những sách vở lành mạnh.

Nàng đang nghĩ gì vẫn vơ thi cảnh cửa sổ mở, chú Mau ló khôn mặt già qua hiên từ cửa chà vào cười khẽ :

— Dạy rồi đấy ư.

Phương Ngọc phung phuju :

— Chú vào phòng mà không gõ cửa?

— Chú từ lúc sinh ra tới giờ có bao giờ vào phòng ai mà gõ cửa đâu. Bây giờ cháu trách chú.. này, thằng Huân đã tới ngoài. Ra mà tiếp chuyện no đi.

— Biết rồi. Cháu biết anh Huân tới từ lúc này. Đề anh ấy chờ cho đáng kiếp.

Chú Mau cười nhẹ rồi khép cánh cửa lại. Buộc chân chú nhỏ dẫu phía hành lang. Một lát sau Phương Ngọc thấy chú Mau di phía cửa sau. Chắc là chú ra tắm. Phương Ngọc chăm sóc sắc đẹp rồi bước ra, về phía Huân. Nàng thấy ánh sáng chiếu hồng trên mặt chàng rực rỡ, như là chàng đứng trên một bờ hồ buổi chiều hâm.

(CÒN TIẾP)

ĐAU NHỨC
Uống

Budon

tri:
Nhức đầu, nhức răng, đau mình, nhức mỏi

Đoạn trường An Lộc

(TIẾP THEO TRANG 29)

Trên đây là hai trang đầu tiên của chị Nguyễn Thị Hàng giáo viên ở Nghệ An viết gửi anh Lê Văn Hưu địa chỉ là 27100 3TB04 thuộc cánh quân của Trung đoàn 124 phối hợp với Đại đội 41177 Trung đoàn 203 Thiết Giáp, không biết rõ anh ở đơn vị nào... Thu viết 4 trang, tôi ghi lại hai trang đầu không sửa một nét, không thêm một dấu... Đầu tôi nặng và tay run khi viết lại những hằng chữ trên, người yêu Lê Văn Hưu của Nguyễn Thị Hàng đã chết, chết ngay trận đầu tiên sau 6 tháng vượt Trường Sơn vào Nam giải phóng. Người yêu dấu đó đã chết, làm gì còn «ba năm nghĩa vụ quân sự chấm dứt để anh về với em» hở chị Hàng! Tình yêu, nỗi lo lắng của chị chỉ còn vang động trên hư không, người yêu dấu rất thương của chị không phải chỉ bị nỗi nhớ, sưng chân, trầy vai, cảm sốt, anh Hưu đã bị chết bởi đạn, bởi bom, chết 2 lần, 3 lượt, chết cháy, chết tan hoang, tiêu tán và tàn khốc. Không phải lỗi của chúng tôi chị Hàng à, chúng tôi phải tự vệ để sống còn, cũng không phải của anh Hưu, anh ấy cũng muốn ở lại bên chị để được «cười rúc rich voi nhau dưới lớp丰田 lá» để được ăn ngô «vườn ngô trước nhà đã được múa» để được ăn cá ăn bánh do chị và mẹ làm.., Anh Hưu không muốn qua đèo Mụ Già không muốn qua Tchepone Lao Bảo, anh muốn ở cùng chị để tay nắm tay và «máu cũng chảy với nhau...» Tôi này là của chúng tôi Lũ đồ tề tay kòng dinh máu, hồn cung ngắt bởi quyền thế và danh vọng. Lũ chúng no say thứ nặng nhất trong tất cả mọi nói say mê - Chúng nó say danh, say piểng - Trời hời, chút tiếng tăm vang rợn trên 5 châu, trên tràn ngàn tờ báo ở mọi nơi đã làm con người biến dạng thành quỷ quá đỗi đáng thèm sao? Lũ ngã quỷ tràn luân mang danh người và chiêu bài cách mạng giải phóng. Chính chúng nó, thứ

thiên tài chết ngập đầy oan khiên... Chị Hàng thân mến, tôi người miền Nam không biết được chị, nhưng tôi cũng cả một người yêu, một người vợ lo lắng đón chờ mỗi lần tôi bước ra đi... Tôi đi ngắn, chỉ qua vài trạm cây số và về lại trong bình yên. Anh Hưu đi đường xa vạn dặm, chuyến đi vào mịt mù, vào tan vỡ... Anh Hưu không thể trở về, không bao giờ trở về được, gửi lời chào đau đớn cho chị, Nguyễn Thị Hàng người tình của hư không..,

An Lộc «khẩu chiến»

Tan khốc, đau đớn và tội nghiệp ngút trời như vậy nhưng những tên đầu sô, những tên chính trị viên vẫn cố nén lòng hăng ngay vào tầng số làm việc của quân ta để tuyên truyền :

«Chúng mày thấy chưa, chúng mày chiến thắng chúng tao sao được. SĐ 3 Dù (Nhảy dù chỉ có 1 Sư đoàn) bị chúng tao đánh tan, tao tao bắt được thắng Hạ Sĩ Nguyễn Văn Thiết (?) tại tao cho ăn uống (?) bây giờ đã được giác ngộ (?) quay về với quân giải phóng (!!)...» Hăng ngày, hăng giờ suốt 2 tháng qua «thắng khốn nạn» (chữ của Đại tá Luông) cứ ra rá như cuốc, nói đi nói lại những điều đặt ngược, vô lý và trẻ con... Bằng một thứ lý luận sơ đẳng, lố bịch và cục đoan thẳng nay tiếp «Tại mày thấy thắng Nixon là một thắng bịa quoc tè nò cõi tinh ngụy trang ám mưu chia rẽ khối đại đồng Cộng sản bằng cuộc thăm viếng hòa bình...» Chết mệt mày, mày tôi bốc cao làm nóng mặt, tôi chớp cái ống liên hợp trong đó một sỹ quan của Trung đoàn 48 BB đang chửi lộn với «thắng khốn nạn»..

— Ông ơi, ông đê tôi nói với thắng khốn này... Mày có nghe tao không?

— Tao nghe, nhưng mày, là ai?

— Taola người viết báo là nha vân.

— Mày đ... phải là văn hay báo gì cả, nhất định mày cũng đeo lon trên cổ, mặt áo rắn rí áo lương Thiệu Kỳ...

— Nói tiếp đi, đừng cho nó ngạt tiếng, thắng này cũng có và có chấp

không chịu nổi được, nó nói như thế cả hai tháng nay rồi. Đại tá Luông thúc tôi phản pháo... Tôi đã được châm ngòi, bao nhiêu năm thua người ở những điểm gì không biết chung riêng về mục «đầu» tôi đã nỗi tiếng khắp binh chủng... Sống ở Quảng Nam mà không biết cãi thì làm sao lớn được... Tôi lâm chiến:

— Mày ngu rồi, ngu thứ nhất là vẫn đề thời sự, bây giờ làm gì có Thiệu Kỳ... Ông Kỳ giờ này đang đánh Tennis, đi bơi, chẳng có ông Kỳ nào trả lương cho tao hết. Mày ngu thứ hai là vẫn đề người, tao đến đây vì thích đi giang hồ, vì đòi nên viết bao chụp hình để kiếm tiền. Tao đâu có phải bị bắt buộc phải viết những lời «Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu muôn năm, Tổng Thống Nixon bất diệt» như lui viết và làm báo ở ngoài mày phải viết theo tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn khác... Tôi ngang một chút để uống nước, thắng này phản pháo lại...

— Cái gì là Tổng Thống Nixon? Tổng Thống Nixon là cái mẹ gi, đó chỉ là tên trùm tư bản xâm lược ngụy trang...

— Đồng ý, không có gì gọi là «Tổng Thống Nixon» hết, tao gọi như thế là vì thói quen, T. Thông là cái chức hành chánh đi theo với tên người thi tao gọi vậy, tao cũng đồng ý với mày cha này là trùm tư bản đế quốc, nhưng bây giờ mày lảng tai nghe tao, nếu có thuốc lá mày hít một hơi rồi nghe tao nói, tao nói sẽ rất dài có tài liệu cần thận. (Tôi lấy tờ báo Newsweek số ngày 5-6-72) trải trước mặt và luận tiếp. Đây này trước mặt tao là tờ báo Newsweek số ngày 5-6-72 báo này có nghĩa là «Tin trong tuần» do giới tài phiệt của Mỹ gốc Do Thái chủ xướng, báo này chẳng có bao giờ bình chính phủ và quân đội Việt Nam, báo thiên tả, có thiên kiến xấu với lập trường quốc gia miền Nam bia tờ báo có hình gì mày biết không?

Bìa màu xanh có hai cái cờ, có có ngôi sao và sọc là của Mỹ, có có hình búa liềm và ống súng. Chắc mày biết cờ của ai rồi chứ? Cờ của Liên Sô vĩ đại, đồng minh kiên cường của mày đấy. Bên cạnh

hai cái cờ này có hàng chữ «Hope from Russia» có nghĩa là «Hy vọng đến từ Nga Sô». Hy vọng gì mày biết không? Đây, tao giờ tiếp trang 14 đê nói rõ cái hy vọng đó. Đầu rồi, trang 14 có hình thẳng «trùm đế quốc tư bản» mà thế giới Cộng sản của mày đang phỉ nhão... đây, cha này đang cầm 1 ly rượu, rượu Volka đó mày à, cha đang mỉm cười vì câu nói đưa một người đứng bên cạnh, người này đang chum môi, thì thầm với «Tên trùm tư bản» câu gì đấy tao không biết với mày cười mỉm có đuôi.. Mày biết người này là ai không? Đồng chí Bí Thư Đảng Cộng sản Liên Xô Brezhnev đó mày à... Đồng chí của mày đang chum chim cười, và dưới bức ảnh người ta ghi chú. «Sau cơn mưa rào, tinh hồn nghị chung ta được phát triển...» Đây, lời của Đại đồng chí Bí thư đảng Cộng Sản anh em của mày đấy, nó đón thẳng «Trùm tư bản» trên tư cách gì mày biết không? Quốc Khách. Mày là người Việt Nam như tao mày hiểu được nghĩa quốc khách chứ?? Rồi bức ảnh kế tiếp «thắng trùm tư bản» lại đang đặt vòng hoa tại Red Square; R Square nghĩa là công trường đỏ, nghĩa là kỷ niệm, tưởng nhớ đến anh hùng Sô Viết đã chết. Tiết sú, mày cho tao chửi một tiếng — Mày đi nữa năm từ ngoài Bắc vào, chui trong rừng ăn muối hột để nâng cho ngọt cờ giải phóng, thực hiện thế giới đại đồng. Thế giới đại đồng là cái chó gì khi tui may đang nằm dưới hầm, uống chút nước lấp, Hai Phòng bị phong tỏa, Hà nội bị đánh bom, cầu Hàm Rồng bị sập mà thắng «Đại đồng chí» của mày đang lái thử cái xe Cadillac Hoa Kỳ vừa mới tặng. Đại đồng chí ở đâu hở mày và mày giải phóng thế nào mà đồng bào bỏ trốn khỏi Quảng Trị, trốn khỏi Tân Cảnh, trốn khỏi An Lộc để về Bình Dương... Mày giải phóng để đồng bào được mỗi năm mới mua được 1,5 cân đường làm 50 cái bánh. Tiên sư sao tui mày quá ngu, tui mày chẳng thấy gì cả... Đồng bào miền Nam loại hạng bét mướn ăn đường, ăn bánh bao giờ chẳng có, đâu phải đợi co thán nhân đi «nghe vụ quân sự 3 năm» rồi già đình dịp tết mới có một cân đường... Tôi đấu ào ào, tôi móc

nối, lý luận, đá giò lái, lên trầm xuống bỗng một hơi, tên Cộng sản đớ luối (chắc hẳn là chính trị viên Trung ương mới có quyền vào tần số đê «chưởi» bên ta). Đại tá Luông vỗ tay thúc giục: Tiếp, tiếp, đừng cho nó trả lời được, đừng cho nó bênh minh.. Hai tháng rồi, nó chửi ra rả, chẳng ai chửi lại.. Hay, hay gặng lèo cung !!

Tôi thừa thắng xông lên đánh cú chót: Sau khi tao đã dạy cho mày biết rồi, chắc rằng tuy miệng mày nói cứng nhưng lòng mày đã run, không phải bây giờ mới run, run từ khuya rồi, bây giờ tao muốn chính miệng mày xác định— Nếu mày giỏi trả lời những câu hỏi sau đây được thì tao mới chịu tin lời «giai phong» của mày, nếu không mày im bố miệng lại, đừng bao giờ nói nữa, hãy giữ cho mình chút hiềm sỉ và tự trọng... Đây, những câu hỏi của tao :

— Thứ nhất, từ khi mày vào Nam giải phóng, mày có dụng đơn vị Mỹ nào chưa?

— Thứ hai, mày dùng súng của ai? Biệu gi? Do ai sản xuất, viện trợ cho mày.

— Thứ ba, mày có nghe hay đọc một tờ báo nào của miền Nam gọi nước Mỹ là Đồng Minh Hoa Kỳ vĩ đại, nước anh em kiên cường chưa?

Staline của Nga chết, cha Tô Hữu của ngoài mày làm thơ «ông Staline ơi, ơng Staline ơi..» Thương cha thương mẹ, thương ông thương mười Anh Kennedy, Kennedy là Tổng Thống thứ 35 của Mỹ, đẹp trai con nhà giàu, giỏi, chát, mày thấy có thắng làm bão miền Nam nào viết bài thơ khoe cái anh Kennedy mày chưa? Va sau cùng hết, mày chỉ làm được một việc này với tao thì tao gọi mày là thánh tao chịu nghe hết lời của mày, tao tin mày, là «dàn chủ xã hội». Bây giờ tao hô «Đả đảo đế quốc tư bản Mỹ», mày hô: «Đả đảo đế quốc Trung Hoa Đỏ và Đế quốc Liên Xô». Đây, mày và tao cùng hò một lần, tao đếm 1,2,3 thi bắt đầu.. Tôi hô: 1,2,3... Nghe trong mày có tiếng rè rè của tần số bị phá... Tôi thắng cuộc, vất cái combié ngã lưng vào tường. Anh hùng chống Cộng đáng thương cái chiếc trực thăng có chỗ những người lính nhẹ như thế này.

lầm. Hay, hay, né thua rồi né thua rồi, Đại tá Luông nhật cái combiné đê vào mồm :

— Cộng Sản đây Nhảy Dù, CS đây Nhảy dù, mày dám chưởi nứa với thẳng nhà báo không? Im lặng.

Về từ An Lộc

Ngày về, tôi rae bãi pháo» chờ Đại đội 81 đê đợi thực thăng, trực thăng đỗ quân cho SĐ 5 và tài thương binh của tất cả các binh chủng tham chiến kẹt ở An Lộc tối thiểu cũng 7 ngày lâu hơn là một tháng..Ở những chiến trường khác bị thương mà không đến nỗi «chân tay biệt ly» hoặc «một tròng đèn đem biếu ở sa trường» thì thường thường được xem là hạnh phúc. Lại hạnh phúc, người lính toàn nhận những thứ hạnh phúc khó nuốt—Bị thương hay được nghỉ phép thường niên do Bệnh viện cấp.. Nhưng bị thương ở An Lộc là một sự khổ nana, không cầm được mán, vết thương bị nhiễm trùng, cái chết đi theo với vết thương không cách khoảng, dù vết thương nhẹ, Trên bãi pháo sáng nay chỉ gồm những người bị thương, có nhẹ mời sống đến được hôm nay, nhưng tất cả những khuôn mặt đều tái xanh, mắt máu, đôi, không được chữa trị, lo lắng... Ngắn ấy thử công phạt làm người thương binh tiêu tan hết sức lực. Chút sức lực còn sót lại chỉ đủ để nhường doi mắt lạc thần yếu ớt, phờ phạc như ánh sáng cuối ngày khi mặt trời đã chìm xuống rặng núi ở phuong Tây.. Nhưng khi trực thăng tới, những «con ma sống» đó chạy nhanh như chớp, chạy bằng một chân, chạy bằng đầu gối, chạy nhanh hơn bất kỳ loại cầm thủ nào khi bị săn đuổi.. Con người có giá trị là cũng ở chỗ này — lòng ham sống.

Mười lăm người trên một «Sticks» mà số chuyên chở lý thuyết chỉ 2500 Pounds nghĩa là 8 người với trang bị vũ khí — Đoạn đường An Lộc — Lai Khê bay mất 23 phút, chiếc trực thăng đã ra khỏi luật lệ an phi.. Nhưng biết đâu 18 người đó chỉ nặng bằng khoảng 8 anh lính Mỹ của lý thuyết — Người làm mày bay chác hẫu không nghĩ đến trong tương lai chiếc trực thăng có chỗ những người lính nhẹ như thế này.



bè trời lệ ướt

Kính tặng hương hồn cố Th. Tá
Huỳnh Cư LAI 113 tử trận
tại Bình Đào (Quảng Tín) 30-5-72

bóng tôi ngả trên bóng chiều nghiêng ngừa
buồn tôi lan theo phố chợ thưa người
anh có về không theo gió reo niềm nhớ
theo xôn xao từng đợt nắng vàng rơi?

anh có về ngang Tam Kỳ bóng xế
anh có về ngang quán cũ Mây Hồng
bạn bè anh hát hiu từng đứa
bạn bè anh từng đứa long dong

anh có về trên những dòn bót cũ
và hồn anh có nương gió tung cờ
nhưng vùng đất ngày xưa anh đã giữ
anh nhìn anh đòi sống chết như mơ
đè giữ cho người luống rau ao cá
cho lúa vàng bông rộn rã ngày mù
đè giữ cho người vưởn cây xanh lá
cho chợ đời, đông kẻ bán người mua
giờ nhẩm mắt và xuôi tay vĩnh viễn
thien hạ nhắc anh thôi cũng đôi ngày
chỉ còn lại trong lòng đôi thằng bạn
thương nhớ anh qua từng giọt rực rỡ cay

anh có về ngang khung trời ngày cũ
thăm gót chân anh mưa gió chưa tan
gót chân hôm nào: hiện ngang vẫn vũ
tái chiếm vinh vang từng xóm, từng làng

Này Tiên Phước, nèv Thăng Bình, Lý Tín
anh đi qua mang ánh sáng yên bình
giờ thì hết đã cuối giọng định mệnh
thuyền đời anh ơi có hết lênh đênh

oi hiu quạnh căn nhà anh đã sống
mọc quanh tôi hàng nến trăng hoang tàn
và xe cộ đậm đìu xưa cũn vắng
còn hình anh nhìn từng đợt hương tan

oi đêm nay quẩn nửa khuya quá vắng
này Đức, này Trương ngắt ngưởng gục đầu
này Nhứt, này Ngô tuyệt cùng im lặng
anh đâu còn cất giọng hát lên cao

tôi khẽ ngâm những bài thơ anh thích
về một giòng sông, một dắt nước lưu dài
về một quê hương tuổi thơ đã mất
biển trầm buồn thao thức lá vàng bay

tôi khóc anh đây bài thơ nước mắt
lệ qua mi, lệ rưng rức qua hồn
một lời thơ một bè trời lệ ướt
ngủ đi anh hồn về với non sông

NHẬT ĐÀN (Nha Trang)

cùng các anh Đ.Úy, Thanh, Ngô, Dương, Lai
Nghĩa, Đức, Trương, Âu Hồng, Nhật Quỳnh
Quảng Tín
cùng khóc

● Cố Thiếu Tá Huỳnh Cư



Chuyện đời

(TIẾP THEO TRANG 5)

tà nỗi thê thảm tuyệt vọng của
những người VN miền Bắc bị đẩy
vào cuộc xâm lược miền Nam. Vũ
Hoàng, ông Vua trong bài thơ, mang
nặng lòng tham mở rộng bờ cõi,
có thể coi là những Vua chúa CS ở
miền Bắc bây giờ: Vũ Nguyên Giáp,
Lê Duẩn, Trưởng Chính-Huyện quan
là bọn cản bộ, Thanh Hải là Bến
Hải vv.. Chỉ có người lính trong
thơ và tâm sự nỗi nát, ai oán là
trước sau vẫn mặc.

Bản dịch văn và dịch thơ trích
trong mục này lấy ở tập THƠ
ĐƯỜNG của TRẦN TRỌNG SAN:

«Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu»
tục gọi : — « NHẤT DẠ NGŨ
GIAO SINH LỤC TỬ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn
có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng
khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGҮ
TỬU» tục gọi «NHẤT DẠ NGŨ GIAO
SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu được tinh
luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày
âm dương (28 ngày dương và 21 ngày
âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT
mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu
trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đau
lung lúc nửa đêm về sáng. Nhức mỏi các
 khớp xương. Thận suy hay hư. Đàn ông
liệt dương, đàn bà lạnh nhạt: Vợ chồng
không thích chung chăn gối ! Những bậc
tuổi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo
bị bít tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt
bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một
ly nhỏ trước khi đi ngủ, quí vị hãy nằm
lắng nghe rượu thuốc chạy đều ngũ tạng,
lục phủ và giải khai 116 huyệt đạo chính.
từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thắt khiếu
được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ
tạo cho quí vị một «nội lực» tiềm tàng,
cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho
tuổi già... sống cho ra sống, hết cồn
buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị
nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu tục gọi
Nhất Dạ Ngũ Giao Sinh Lục Tửu luôn
xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi
của nó.

Hỏi mua tại nhà bà LY BÍCH VÂN
219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon

Bài thơ xe quân

Tiếng xe rộn, vang đường ngựa

hi
Đeo cung tên, bao kẽ hành nhân

Vợ con, cha mẹ đưa chân

Hàm Dương cát bụi, tràn lan

nhịp cầu

Đầy đường điêu sầu, thảm

thiết.

Tiếng khóc than lèn tit trời cao

Đèn đường khách hỏi : Vì sao ?

Người đi rằng : có khi nào nghỉ

chân.

Giữ đê điệu, mười lăm, lén bắc

Năm bốn tư, khai thác miền

Tây.

Lúc đi được chiếc khăn này

Khi về đầu bạc, ra ngay cõi

ngoài.

Chốn biên định, máu trôi nước

biển

Ý Vũ Hoàng chinh chiến thôi

đâu !

Biết chẳng ai :
Sơn Đông hơn 200 châu
Xóm làng gai góc, trước sau
mọc đầy.

Gái dẫn khỏe thay trai cày cấy
Lúa vẫn phơi bờ bãi tai bời
Quân Tần đánh mãi không thoát
Quân ta tan tác chạy dài thoát

thân.
Ông có lời ăn cần thăm hỏi
Kẻ địch này xin giải ngodon con
Năm nay đồng đến bấy còn
Cái thân lính thú mồi mòn Quan

Tây,

Quan thúc thuế, x' n ai ra thuế ?
Nay mới hay trai rẻ, gái hơn.
Gái còn được gả bên thôn.

Trai thi cày cỗ vùi chôn ngoài
đường.

Thấy chẳng ai.
Miền Thanh Hải muôn trùng xa

thẳm
Tụ ngàn xưa xương trắng ai thâu
Ma than, quý khóc oán thù,
Mua bay lết phất, mịt mù trời
mây.

TRẦN TRỌNG SAN dịch

Hộp thư tòa soạn

Tòa soạn nhận được thư và
bài của các bạn :

Nguyễn Thương Hoài (Biên
Hòa) Võ Đức Biếc (Cà Mau) Gà
Mờ (Saigon) Trung Ủy Ngò Đắc
Trung (KBC 6033) Võ Văn Tuấn
(Gia Định) Tuệ Đạt (Thi Văn Đoàn
Văn Thủ) Nguyễn Đạo Long (Pleiku)
Phạm Hải (Nha Trang) Tần Hoa
(Đà Nẵng) Trần Mộng Hoàng
(Vĩnh Long) Bạch Hạc (Phan
Thiết) Phan Lê Văn (KBC 3351)
Nguyễn Nguyễn Phúc Mai (Ban mè
Tauộc) Kỳ Lê Văn (Saigon) Như

Anh (KBC 4821) Nguyễn Hảo
Nguyễn (Ninh Hòa) Nguyễn thụy
Khanh (Bình Dương) Thy Lan
Thảo (KBC 3784) Huỳnh Văn (Cần
Thơ) Phú Quân (Nha Trang) Trịnh
Toàn (Saigon) Nhật Đan (Tam Kỳ)
Khuê Việt Trường (Nha Trang)
Huỳnh Văn Đội (KBC 3017)

Bạn NGUYỄN KIM PHƯỢNG :
Đã gửi bưu phiếu theo địa chỉ
của Tr.Ú Nguyễn, phủ Long

Bạn TRẦN HOÀI THỦ : Đã
gửi bưu phiếu cho địa chỉ Trọng
thư.

HOÀNG KIM MAI ; Anh Tuân bị
thương gãy xương vai. Gặng đến
thăm. 33 Nguyễn Văn Thinh SG.

Anh chị em Ngọc Quý
Hồi



Tâm sự bạn đời

Viết từ Pleiku

Kính Bác Chu Tử

Báo Đời đọc sướng không chịu được, nghĩa là phải có Đời mà đọc, hay là phải đọc báo Đời; đọc báo Đời là đọc được cái tinh hoa của báo... Đời.

Tôi chẳng hiểu vì sao - Những lúc gần đây, khi ra sạp báo hòi mua, thì cô bán báo lại thò tay trong hộp để lấy báo, hỏi ra mới biết là sự tích thâu. Chẳng hiểu báo Đời thế nào mà ông nhà nước hỏi thăm kỹ dữ vậy hả Bác ??

Về hình thức so với tờ báo TIMES của Mỹ, thì một trời một vực, có thể cho báo Đời đẹp một nưa thì tuyệt; bia cứng, lang chằng hàn. Tôi có bấy nhiêu sự gửi đến Quý Báo; Chúc Báo sống mãi.

Kính

MỘT ĐỘC GIẢ Ở PLEIKU

ĐỜI TRẢ LỜI: Cảm ơn thịnh tình của bạn. Muốn báo Đời đẹp như báo TIMES dễ lắm, chỉ cần bán mỗi số báo 200đ như báo TIMES.

Nỗi buồn một độc giả

Kính gửi: ông Chu Tử

Từ bao năm nay tôi chẳng bao giờ mua một tuần báo nào cả. Nay tôi trở thành người tình của tuần báo Đời của ông thoát đã sáu số.

Đọc một lần sợ hết và không thèm đọc gì, không học được một bài học nào cả. và nếu học xong thì đếm từng ngày cho đến thứ bảy để đọc. Tuần báo Đời trong số báo 136, Chuyện Đời của Ngũ

Tử Tư chỉ còn một khoảng giấy trắng thì tôi cảm thấy buồn buồn làm sao.

Xin cầu chúc tuần báo của ông mạnh tiến

PHẠM - HẢI

TRẢ LỜI: khoảng trắng đó vì lý do kỹ thuật.

Độc giả góp cười

Kính gửi ông Chu Tử,

Kính ông,

Ga Mờ tôi thực lòng cảm nỗi khó khăn của quý vị viết lách trong lúc này. Vậy vấn đề viện dưới đây...tha làm phúc !

Sau đây xin đề nghị xây dựng hai việc :

1) Bài vở: Mục cười đỡ buồn nên đề làm khu đất cho độc giả góp cười với vi lè «một cây làm chẳng nên...nhiều cười» bằng nhiều công sưu tầm. Sáng tác thêm vào hả chẳng hơn một chàng C.T.H.B hay sau?



Và lại «sự buồn» gần như thông bệnh của thời đại G.M tôi hiện giờ cũng đang buồn đời-không phải báo «Đời»-ghê gớm đến nỗi phải than lên!

Bao giờ mắt mới được đui?

Còn tai nghẽn ngang điếc rồi khỏi mong

Cầu cho mồm cũng được cảm Khỏi nghe khỏi nói khỏi trông sự đời!

Nếu được vậy G-M tôi sẽ cặt sicc-dùng lòn là cặt sicc-(Tự đùa đỡ buồn.) tìm tôi để gởi đăng góp cười cho đỡ buồn. Và các độc giả khác chắc cũng hoàn nghênh?

TRẢ LỜI: Hoan nghênh ý kiến của ông.

Gởi các bạn miền Bắc

Kính ông.

Tôi sinh ra ở miền Trung. Gia đình, bà con tôi vẫn hiện sống yên lành ở hậu phương này. Việt Cộng chưa làm gì đúng đến tôi, và tôi phải thốt những lời trên. Thật ra tôi gom ghiếc, ghê tởm họ đến nỗi phải gọi họ bằng 3 chữ trên và không biết gọi bằng danh từ gì cho hợp lý hơn.

Từ lâu, tạm cho mình là nhà trí thức, bắt chước mấy bình luận gia cho các báo chí và đài phát thanh, tôi cũng gật gù: «Họ bị kẹt! Họ cũng muốn hòa nhưng Nga Hoa không cho hòa». Nói thì nói vậy, trong ngày nghe tin và thấy hình ảnh thường dân bị pháo kích, sự ghê tởm VC đối với tôi càng ngày càng chồng chất.

Xua quân miền Bắc xâm lăng miền Nam, họ đã làm thành niên hạ miền chết mấy chục ngàn trong vòng hai tháng. Biết bao thường dân bị giết như súc vật và chạy loạn trong thảm cảnh nát lồng. Có bao giờ họ ái ngại trước cảnh tượng người lính 14, 15t của họ, bị đai mù đai mắt què quặt, đất dìu nhau chạy trốn và bị chết dưới lòn bom.

Đề kết thúc bài viết này (dù đã khá dài: nhưng chưa đủ) tôi (một công chức đó) các bạn một tuổi trẻ miền Nam cần nói với một tuổi trẻ miền Bắc (Nói ra thì bạn trưởng tôi là cán bộ thông tin, chiều hồi khuyễn dụ các bạn tung cánh chim tim về tổ ấm!) Các bạn vẫn me nó súng ống ở sông rìng, ra sông với chúng tôi. Các bạn bỏ hàng ngũ càng nhiều, sống ở miền Nam tạm một vài tháng, rồi thử bọn Chinh, Giáp, Đồng, Dusan, quân đâu nó đến nó thì voi bom đạn cho biết! Đại gì tuối nó ăn sang mặc sướng, ở nơi an toàn, còn đem những người trẻ ăn cơm với muối, lặn lội ở rừng sâu nước độc rồi thi với bom đạn Mỹ.

Riêng tôi, tôi cầu mong bọn Giáp, Đồng, Chinh v.v... chết không toàn thây hoặc không nhầm mồi hè dạ.

NGỌC HÙNG

BỘT GIẶT HÓA-HỢP

DETERGENT



Nhãn hiệu NÚI TUY

GIẶT KHÔNG HAO, TRẮNG SẠCH VÀ LỢI NHẤT