

VOSON  
DS 531  
D642 +

ĐỐI

137

thỏa hiệp  
**NGƯỜI BẢN**  
*bằng cách nào*



# ĐỒI

SỐ 137 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 23-6-72 ĐẾN 30-6-72

## ĐẶC BIỆT: THỎA HIỆP NGUNG BẮN BẰNG CÁCH NÀO?

- THỎA HIỆP NGUNG BẮN BÀI HỌC GENÈVE 1954 : tònhànhgiả
- TỪ TRẬN CHIẾN NGHÌ VỀ HÒA BÌNH : phannhatnam.
- NHỮNG BÀI HỌC THỎA HIỆP CAY ĐẮNG : ngườixứhuế.

## CHÍNH TRỊ :

- KISSINGER LẠI SANG TẦU : lýđạinguyên.
- NGÀY CHIẾN TRANH VIỆT PHÁP BÙNG NỔ : Hồ Chí Minh với KẾ HOẠCH NAVARRE.

## VĂN NGHỆ :

- CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN : lếtatiđiều
- PHIÊU : tèđè
- LỐP TRẺ HÀ NỘI : bùivănbinh.
- TRẬN CHIẾN 72 : vihương chủ.
- BÀI NGỌI CA TÌNH YÊU : cacsĩ
- NỐI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG : cunglichbiền.

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG THƠ
- ĐỜI MUÔN MẶT
- THỜI SỰ THẾ GIỚI
- THỜI SỰ TRONG NƯỚC
- ĐIỆN ẢNH
- NHIẾP ẢNH
- S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :  
**Bà TRẦN THỊ ANH MINH**  
 Chủ trương biên tập  
**CHU TÙ**  
 (hàng số 143-145 Công Quỳnh S.G.  
 Đ.T. 22.323  
 Phát hành mỗi sáng thứ SÁU)

## Thỏa hiệp ngưng bắn bằng cách nào?

Một tài liệu điệp báo mới được tiết lộ tại Hoa Kỳ, trong cuốn «Super Spy» (Siêu Điệp Viên) cho biết vào năm 1968 gián điệp Mỹ đã dùng khí cụ điện tử thâu băng được cả những chỉ thị của Hà nội gửi cho phái đoàn Bắc Việt ở hòa đàm Ba Lé. Chỉ thị nói rằng Cộng Sản phải lợi dụng năm bầu cử 1968 ở Mỹ, buộc Johnson phải nhượng bộ tối đa, nhưng đừng làm mất mặt Johnson khiến ông ta nồi sùng. Chỉ thị cũng nói rằng cuối cùng phải giúp Nixon thắng Johnson với hy vọng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, Nixon sẽ nhượng bộ Cộng Sản để giữ đúng lời hứa khi tranh cử.

Như chúng ta đã thấy năm 1968 Johnson đã bỏ cuộc tranh cử. Nixon thắng cử và khởi sự chương trình rút quân, nhưng sau 4 năm rút quân thì người ta hiểu rút quân không phải là nhượng bộ Cộng Sản vô điều kiện. Những biện pháp ngày 8-5 của Nixon cho thấy càng giảm quân số ở Việt Nam thì ông ta lại càng mạnh tay đối với Bắc Việt.

Tình hình quốc tế thuận lợi cho cuộc tranh cử của Nixon và chính sách về Việt Nam của ông ta. Cả Brezhnev lẫn Mao trạch Đông đều phải «hùn phiếu» cho Nixon đắc cử. Không phải là các lãnh tụ Nga Sô và Tàu Cộng không biết tính toán, lợi dụng năm bầu cử ở Mỹ. Ngược lại, họ chỉ «hùn phiếu» cho Nixon khi biết Nixon chắc chắn mất rồi, mà họ hy vọng sẽ tiếp tục giao hảo với Nixon trong bốn năm nhiệm kỳ tới.

Vậy thì Bắc Việt cũng phải nhận thấy bài học của 2 nước đàn anh. Các người cầm đầu đảng Cộng Sản Hà nội vốn có kinh nghiệm về thỏa hiệp với cả Tàu Quốc Dân Đảng, Anh và Pháp. Họ có bỏ lỡ năm bầu cử Mỹ 1972 này chăng?

Ngày 16 tháng 6 vừa qua quốc trưởng Nga sang Hà nội, một chuyến đi khởi sự rất âm thầm. Trong bộ ba lãnh đạo nước Nga, về mặt ngoại giao Podgorny phụ trách về Đông Dương, trong khi Kosygin phụ trách vùng Trung Đông còn Brezhnev phụ trách Tây Âu và Mỹ.

Ngày 19-6 cố vấn Kissinger lại sang Bắc Kinh sau khi đã thăm Nhật 4 ngày. Câu chuyện nói ở Bắc Kinh cũng không ngoài chuyện Việt Nam.

Trước đó, ngày 12-6 đại sứ Mỹ Porter trở lại Paris sau 4 tuần lễ cố ý vắng mặt.

Tất cả các biến cố quốc tế trên đây, với nhận định tình hình thế giới và tình hình nội bộ Hoa Kỳ, có thúc dục Cộng Sản Bắc Việt phải chấp nhận một cuộc ngưng bắn mà đề nghị 8 điểm của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu đặt lên hàng đầu hay không?

Đề nghị 8 điểm ngày 25-1-72 của Tổng Thống Thiệu tới nay vẫn chưa bị rút lại. Lại thêm lập trường 2 điểm ngày 8-5 của Nixon, trong đó chuyện nung bắn có quốc tế kiềm soát vẫn được đề lên đầu.

Nếu C.S.B.V. muốn lợi dụng năm bầu cử 1972 này ở Mỹ thì có lẽ chính họ phải chịu nhượng bộ mà chấp nhận các đề nghị trên đây của phe đồng minh. It nhất họ cũng phải nắm lấy cơ hội trước khi họ bị thua trên chiến trường nhiều hơn nữa.

Ngày 09-6 vừa qua Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đã nói rằng chúng ta chỉ trở lại bàn hội nghị khi nào đã tái chiếm những phần đất đã tạm bỏ.

Vậy nếu hòa đàm Ba Lé tái nhóm lần này, ta có thể tin cả 2 phe đã sẵn sàng tiến tới một thỏa hiệp ngoại bắn, vì đã làm hết sức mình rồi.



## KHA TRÂN ÁC

### Thủ Tướng tương lai

Đàn em của 2 ông Vũ văn Mẫu và Trần Văn Đôn lúc nào đ đâu cũng tuyên truyền cho 2 ông, lòn tiếng dọa rằng lãnh tụ của mình nhất định dhen này phải làm Thủ Tướng, trong cái chính phủ mệnh danh là hòa giải hoặc chuyên tiếp gi đó. Đề bạn đọc hiểu rõ tư cách và thành tích sáng chói của 2 vị lãnh tụ kề trên, tốt hơn hết Đầu Gối trích dằng mấy đoạn trong cuốn «Làm thế nào để giết m Ông Thống» của Trương Kh Minh và Cao vi Hoàng.

Dưới đây là đoạn giới thiệu ông Đôn :

Như tướng Trần Văn Đôn lúc đầu tuy bị ông Nhu không ưa và cho rằng «Thứ dân Tây di lính cho Tây chỉ biết ăn chơi thi làm được cái gì» nhiều lần ông Nhu có ý thay thế tướng Đôn ở chức vụ tư lệnh Quân đoàn I nhưng không dám công khai ngỏ ý vì biết có ngỏ ý Ông Thống Diệm cũng không chấp nhận Một lần coi lâm hình thấy tướng Đôn bận áo thụng xanh khán đóng thù tiếp ông Cửu Cản và cung vân thuốc lá cầm lè hút như Cửu» (trích trang 90)

Theo tiết lộ của George Chaffard qua bài báo tựa đề *La paix manquée en 1963* để lôi kéo tướng Đinh vào phe đảo chính Mỹ đã trao cho tướng Hinh một số tiền ứng trước là 1 triệu Dollars kết quả do sự thương lượng giữa tướng Đinh và DS Cabot Lodge vào ngày 24-10. » (Trích trang 22).

Dưới đây là đoạn giới thiệu ông Vũ văn Mẫu.

« Ông Diệm «võ mộng» đau điếng người, khi ông Mẫu «xuống tóc». Cho đến lúc sau này TT Diệm vẫn biện minh cho lòng kính nể ông Mẫu «ngài đang hoảng dấy, nhưng phải làm thế cũng chỉ vì ngài nề bà ngoại trưởng» (Ông Mẫu là người sau ông Thơ được ông Diệm gọi là ngai) số lờ giới cùn thắn tại dinh Gia Long và bộ Ngoại Giao bây giờ cho biết : ông ngoại trưởng rất «nì nè» phu nhân Phu nhìn lại đau yểu luôn luôn và bị mất một lá phổi, phu nhân cũng như già đình Ngoại trưởng rất mộ đạo Phật. Thế nhưng trong vụ Phật giáo trước tháng 8 Ngoại trưởng «rất im lặng, không hề tỏ một thái độ nào có thể bắt lợi cho vị Ông Thống và chế độ mà ông phục vụ».

Buổi sáng ngày 20-8 Ngoại trưởng Mẫu còn hướng dẫn tân Đại sứ Anh đến trình ủy nhiệm thư tại dinh Gia Long. Ông đã bày tỏ thái độ hoàn toàn đồng ý với chính phủ Song buổi chiều 21-8 đột nhiên ông NT lại xuống tóc phản đối. Đó là 1 hành động đẹp theo tinh thần kẻ sĩ Phượng Đông. Nhưng dù luận lại cho rằng, ông phải làm như thế vì phun hán làm áp lực dữ dội quá, sau này ông Nguyễn định Thuần thuật lại «nếu ông ấy xuống tóc và xin di hành hương, nhưng đừng làm cái việc cổ «vận động chạy chót để đòi thật nhiều dollars, ba bốn ngàn gi đó, thì cũng còn coi được».

Căn cứ vào những lời giới thiệu kề trên thi, kề tám lạng người nửa cân, cả 2 ông xứng đáng làm thủ tướng tương lai, nhưng

theo các đàn em của ông Đôn, thi ông Đôn hơn ông Mẫu 1 điểm là không những ông Đôn được sự đồng ý của Mỹ, của Pháp của Án Quang, của Hòa Hảo, Cao Đài v.v... Ông Đôn còn được sự đồng ý của Xuân Thủy, vì ông Đôn đã gặp Xuân Thủy tại Ba Lê.

Lúc này có cái «mốt» gặp Xuân Thủy và các chính khách của ta đua nhau gặp Xuân Thủy. Vừa rồi Đầu Gối gặp nghị sĩ Đoàn Văn Cừu, hỏi anh.

— Nghe báo Pháp và cả báo Việt loan tin anh gặp Xuân Thủy có đúng không?

Anh Cừu trả lời :

— Việc tôi gặp hay không gặp thì xin miễn trả lời, nhưng tôi quyết với anh là chính nghị sĩ Hồng Sơn Đông đã gặp Xuân Thủy. Vậy mà báo Tin Điện của ông Hồng Sơn Đông lại loan tin tôi gặp Xuân Thủy.

### Làm thế nào để trở thành một anh hùng dân tộc ?

Tổng Thống Thiệu vừa tuyên bố với 1 số nghị sĩ dân biểu: «Tôi không đòi được ủy quyền để ký giấy bán nước. Tôi cũng muốn làm anh hùng dân tộc!»

Đầu Gối tin Tổng Thống Thiệu thực sự muốn làm anh hùng dân tộc. Nhưng không phải cứ muốn là được không những phải có tài, có đức mà còn phải có nhiều điều kiện khác, thiên thời, địa lợi nhân hòa v.v...

**Riêng Đầu Gối không bao giờ**  
nuôi tham vọng trở thành 1 anh hùng dân tộc vì Đầu Gối thành thực nghĩ người anh hùng dân tộc trước hết phải là người «đo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ» như ông Kiồng Tử hoặc Mạnh Tử dạy, vậy mà Đầu Gối là thứ người «Vui trước cái vui của thiên hạ» thì còn làm anh hùng dân tộc vào cái khổ nào?

Và lại làm anh hùng dân tộc mệt mỏi lắm, nhiều khi phải khát máu như Võ nguyên Giáp sẵn sàng đưa hàng triệu sinh linh vào lò sát sinh để được nổi tiếng anh hùng

### Làm thế nào để xiết cổ Báo Chí

Tuần báo Khởi Hành vừa có lời tạm biệt độc giả, tự định bàn vì lẽ quá nhiều hết chia dụng nói. Báo Dời trong 4,5 số liên tiếp vừa qua đều bị tịch thu và rất có thể mai mối Dời cũng bắt chước Khởi Hành, lên tiếng kêu thương già từ bạn đọc vì bị tịch thu liên miên hết chịu đựng nói. Tình trạng báo chí bị đắt như rứa, vậy mà Đầu Gối còn nghe tin chính quyền sắp đưa ra 1 tu chính cho qui chế báo chí để xiết cổ báo chí chặt chẽ hơn.

Đầu Gối cầu trời khấn phạt cho hàn tu chính sớm ra đời. Đằng nào cũng chết nhưng thà chết vì bị chính quyền đóng cửa còn hách hơn là chết vì hết tiền phải tự định bản như Khởi Hành.

## NGŨ TỬ TU

# CHUYỆN DỜI

Loạn thế độc thư  
Thời bình luyện võ  
CÒ THƯ

## Lời người bán cam

Nguyên tác  
«Mại Cam giả ngôn»  
của LƯU CƠ

Hàng Châu có người bán cam nổi tiếng về tai giữ những trái cam được tươi đẹp trong mùa hè. Dù cam hái về đã lâu nhưng khi bạn đến lựa chọn, cam vẫn tươi. Những trái cam nơi hàng y trong như ngọc, đẹp óng như vàng. Gã bán cam bán với giá đắt nhưng vẫn đông người tới mua hơn những hàng cam khác.

Tôi cũng đến mua một trái nhưng khi bóc cam ra, những múi cam bên trong vỏ đẹp như khô cháy, cứng như bông, Ngạc nhiên, tôi hỏi gã bán cam :

— Như vầy là nghĩa lý gì ?? Cam chủ bán cho người toàn là loại cam vứt đi thế này sao ?? Bộ chủ nghĩ người ta mua cam của chủ chỉ để bày cúng thần thiê hay sao, cũng có người mua cam để ăn hay để dãi bè bạn nữa chứ ?? Cam của chủ chỉ có cái vỏ ngoài tốt đẹp thôi. Chủ đánh lừa mọi người. Bộ chủ nghĩ mọi người đều ngu, đều mù sao ?? Quá lầm.

Gã bán cam cười tươi trả lời :

— Nay ông, tôi hành nghề này đã nhiều năm và cả nhà tôi sống nhờ vào nghề này. Tôi vẫn bán những trái cam này và chưa từng có ai phiền trách gì tôi hết. Tại sao riêng ông lại không bằng lòng nhỉ ? Nói về chuyện lừa bịp, đầu phải chỉ mình tôi ? Tại sao ông không nghĩ sâu đáy chứ. Đề tôi nói ông nghe. Ngày ông thấy không... Hiện có thiếu gì những vị tướng quân oai phong lâm liệt ngồi trên ghế bọc da hổ, đi đâu thì tiền h

Nghe gã nói thế, tôi không còn nói gì được cả. Trên đường về, tôi suy nghĩ về lời gã bán cam. Gã có vẻ là một nhà hiền triết, hoặc già gã là một người có lòng thương xót kề nghèo, kề bị áp bức và thù ghét bọn bợm bợp, già trá ở cõi đời này, cũng có thể gã chỉ mượn nghề bán cam để chửi đời.



PHAN NHẬT NAM



## Từ chiến tranh nghĩ về hòa bình

**Nguyên lý :** Chiến tranh là 1 bùng nổ của chính trị và chính trị là một thứ chiến tranh im lặng xem ra quá đáng, rất đúng cho mọi thời, hết cả các quốc gia từ ngày có cộng đồng xã hội đầu tiên đến hôm nay, những thập niên cuối của thế kỷ hai mươi. Người Cộng Sản còn giỏi và khôn khéo hơn khi lồng toàn thể chiến trận vào cái khung chiến lược tranh đấu...lồng khít khao, chặt chẽ không chút sơ hở. Một trung đoàn được điều động, không phải chỉ hoạt động lẻ loi trong phạm vi trách nhiệm nhỏ bé, khả năng đơn vị không phải chỉ bao gồm một vài mục tiêu quân sự, mà giá trị, chiến thuật hạm chế ở địa phương...giật dây cài, tấn công một đòn bót, hổ lanh không phải được thi hành từ hứa khởi của cấp chỉ huy trung cấp nhưng phải nằm trong một chiến dịch, một giai đoạn chiến thuật đã được ước tính với lợi ích chiến lược lớn - Người Cộng Sản là báu mây siêu tinh vi trong phương thức hành động này...

Sau đêm 19 tháng 12 năm 1946, khi cuộc tổng tấn công vào lực lượng quân đoàn Viễn chinh Pháp thất bại, không ai út chật trễ Giáp rút lui bộ «quân đội Nhân dân» về chiến khu với vũ khí được bao toàn tối da - Không phải là di tản chiến thuật nhưng phải gọi là di tản chiến lược - Bô mặn thành phố cho các tự vệ chiến đấu trong anh dũng và tuyệt vọng. Giáp không mất một đại đội chính qui trong cuộc lui binh về Thái Nguyên, Bắc Cạn... Biện pháp quân sự không phải là yếu tố khởi đầu độc lập nhưng chỉ là dap sò cuối cùng của nhiều lính toán chính trị.

Uy hiếp biên thùy Việt Bắc, cắt đường số 4, tấn công Vinh Phúc Yên sát vòng đai De Lattre, đe nặng áp lực ở Hòa Bình, kiểm soát đường số 2... và cuối cùng là Điện Biên Phủ, những chiến dịch của chiến tranh 46-54 cho thấy rõ. Tất cả chiến trận của thời gian đảng Cộng, móc nối, ảnh hưởng và tương quan mật thiết như đường giây xích - Nhắm đến mục tiêu chiến lược chót. Chiến đấu kiểm soát dân làm yếu tố ưu thế cho dân xấp chính trị. Chiến tranh sau này cũng vậy. Tuy tính chất về ta và thời cơ đã đổi, cường độ tin tưởng sự quyết chí đã xao động và có nhiều triệu chứng suy sụp. Nhưng cấp chỉ huy Thượng tầng của cộng quân vẫn không thay đổi phương thức chiến tranh. Mậu thân là «điểm» không phải chỉ riêng QLVNCH nhưng đã đưa toàn thể cơ chế chính quyền miền Nam xuống đất đồ ro. Mục tiêu chính trị sáng tỏ rõ ràng như những trái hỏa tiễn nổ súng thiêu đốt khu hàng xanh, Chợ Thiếc Sài Gòn tan nát và chính quyền sụp đổ, 84 ngàn quân CS cùng nhắm mắt vào một vòng tăm bìa.

Nhưng đến cuộc Tầng công kích này thì khác, chưa thấy một dấu hiệu rõ rệt để có thể kết luận bắn ý đồ chiến lược của đối phương. Những phân tích ngày đầu cuộc chiến đã lần lượt trở nên không đúng cho những giai đoạn của tháng 4 đầu tháng 5.

Giáp xưa quân đánh để làm áp lực trên buổi họp Thượng đỉnh Nixon Brezhnev câu nói đã rất nhiều lần nhắc nhở, không là giả thuyết nhưng là những kết luận chắc chắn. Sự kiện không giản dị

như thế vì cường độ chiến trường đã chứng minh sự chuẩn bị không thể được thực hiện trong vòng năm ba tháng nhưng chắc chắn phải từ thời gian một năm trở lên cuộn tập trận địa chiến đầu tiên cho Trung Đoàn 762 (Q792) thuộc lực lượng giải phóng miền Nam cũng mãi 6 tháng với chiến dịch chỉ kéo dài trong vòng 1 tuần của một trận địa rộng không quá vòng đai quận Đồng Xoài. Thế nên, trăm chiến xa, hàng chục ngàn trái đạn đại bác trên cỗ trọng pháo, dàn hỏa tiễn Sam và 9 sư đoàn bộ binh ứng hệ thống tiếp liệu và tiếp vận không thể chỉ được chuẩn bị và điều động sau lời tuyên bố của Nixon sẽ đến thăm Nga sô vào cuối tháng 5. Chiến trường lớn của 3 mặt trận phải được chuẩn bị nhất cũng phải từ hơn một năm trước. Mục tiêu chiến lược nào nhắm là chủ đích cho cuộc bón tập tấn công vĩ đại này ?

Lại càng quá giàn dị khi kết luận. Cộng quân cố chiếm một thị xã để làm nơi trình diện chính phủ làm thời của «mặt trận», Võ Nguyên Giáp và toàn thể ủy viên trung ương chính trị cục của đảng CS Việt Nam đâu có đại dột để nướng hết toàn thể quân lực. Kè cả các đơn vị nòng cốt trừ bị chiến lược để dành lấy mảnh đất cho một vệt tinh chỉnh liri. Mặc dù «Mặt trận» có là con đê của đảng ta. Đồng thời chiến trường lại càng rõ rệt: Những thị trấn mà ta tạm mất không có giá trị chiến lược dùng cờ cho cuộc hy sinh cạn láng này - xúc động tâm lý thì có, nhưng nó là xúc động của dân chúng miền Nam - xúc động tai gây thêm hiệu quả tốt: Kích thích lòng chiến đấu của quân lực miền Nam. Và rõ ràng nhất, cộng quân cũng không khai thác bao nhiêu ánh nhquota thu nhặt được. Tân Cảnh, Lộc Ninh, Đông Hà và Quảng Trị chỉ là những thành phố chẽ, tên lính Bắc Việt dù cường độ ngu dốt và ngoan cố đến đâu cũng nhận được một điều: Chúng chỉ là những tên lính xâm lược nguy danh - Những vụ tàn sát và pháo kích lương dân là sự phẫn nộ của kẻ bị nguyền rủa.

Cộng quân có mục tiêu lớn gì trong cuộc tổng công kích này? Vẫn đề lại được đặt ra lại với câu hỏi: Miền Bắc sẽ chấp thuận giải pháp ngưng bắn như thế nào trong giờ chót của cuộc chiến tranh đang tàn lụi... Chiến tranh bay bất kỳ sự kiện nào khi đến điểm «cao nhất» thì làm gì còn «điểm cao» nào hơn nữa! Ngày 22 tháng 5 Nixon bước chân xuống phi trường thành phố Moscow là tiếng chuông báo trước giờ quyết đấu đang tan dần... Chắc chắn như vậy. Hồi lại thêm một lần nữa: Võ nguyên Giáp thực hiện ý đồ gì trong cuộc đại chiến chót này?

Ba chiến trường tuy cường độ, thời gian và chiến thuật có khác với nhau nhưng chung một tinh chất: Thu hút quân ta vào trong một trận địa hạn chế. Quân khu I, chiến trường Trị Thiên vùi dập từ Phong Điền ra Hải Lăng chỉ khoảng 40 km bắc dài và 30 km bắc rộng tập trung toàn thể lực lượng trừ bị ưu tú nhất của quốc gia: Sư đoàn TQLC, 2 Lữ đoàn Dù, 1 Liên đoàn BĐQ, 1 Sư đoàn chiến xa và thành phần Sư đoàn 2 tăng

phai từ Quảng Trị ra. Trên chiến trường rộng không quá 40 cây số vuông đó lực lượng không lồ của chúng ta lúng túng với những mục tiêu chiến thuật hạn chế, những mục tiêu ngắn hạn đoán kỵ.

Quân khu 2, thành phố Komtam gồm 2 sư đoàn bộ binh, 2 Liên đoàn Biệt động quân một thiết đoàn. Bao nhiêu ngàn người bị kẹt cứng trong nhiệm vụ «giải tỏa». Thực ra có thể giải quyết bằng thời gian và chiến thuật khác với quân số ít hơn.

Và rõ ràng hơn hết ở quân khu 3 hay mặt trận An Lộc, thành phố không quá 10km. Nói rõ hơn chỉ vi phòng thủ không vượt khỏi hàng rào mới của thị trấn. Trong vòng đai ngột ngạt này 2 trung đoàn bộ binh, Liên đoàn Biệt cách dù, liên đoàn Biệt động quân và một lữ đoàn Nhảy dù nằm ép cứng thu đông không một hoạt động có thể gọi là «tác chiến» đúng kích thước hợp với danh hiệu và khả năng của mỗi đơn vị. Nguy hiểm hơn, quốc lộ 13 từ Đồi Điện Xa Cam xuôi xuống Tân Kai, Chơn Thành, một lực lượng tương đương 3 sư đoàn đang bị kìm chân trên chiều dài 50 km bắc ngang không quá 5 cây.. Bố trí quân như thế không thể lợi là «Tập trung lực lượng được vi tập trung thì phải dùng vào một cuộc phản công. An Lộc đã được giải tỏa từ ngày 8/6, thế nên lực lượng kia biến thành lực lượng «giữ đường», phòng thủ diện địa, chắc chắn đây không phải là ý muốn của giới chức quân sự VN.

Địch «gom quân» ta vào ba mặt trận để làm gì? Nơi nào sẽ là «diểm» của tấn công chốt. Cuộc tấn công quyết định toàn bộ chiến tranh. Saigon, Huế đã được coi xem như những mục tiêu «diểm» đó. Nhưng chỉ mới là giả thuyết vì địch đã cùi Quảng Trị, Lộc Ninh, Tân Cảnh và quỷ tích đã cùi Saigon, Lộc Ninh, Tân Cảnh và quỷ tích Huế. Nếu cần một thành phố thi tại sao không bắn tập quân về đến Bình Dương Biên Hòa. Hậu Nghĩa cũng thàu phố bắn lè mở cửa vào được Saigon. Đã tập trung quân quanh Ai Lộc được thi chặc. Công quân cũng có khả năng di chuyển, bắn tập về đến Lái Thiêu, Hóc Môn. Mậu thân đã một lần chứng tỏ.

Vậy có thể nghĩ rằng: Cộng quân không «tha thiết» với mục tiêu thành phố bao nhiêu... Có thể Kontum là một «diểm» nhưng chỉ là điểm của Sư đoàn T-4. Saigon cũng là điểm cho lực lượng đã rời khỏi An Lộc (An Lộc hiện tại chỉ còn 2 khẩu pháo đặt ở hướng Đông Nam, Tây Bắc sẵn sàng nhả đạn xuống B15, bắn đáp «Pháo» với những yếu tố tác xạ có sẵn). Lực lượng doc quốc lộ cũng chỉ khoảng 1 trung đoàn có nhiệm vụ cầm chân, tiêu hao pha quấy. Càng nhiều càng tốt, kết quả không được ấn định trước, nhưng tùy theo tình hình và ứng biến của đơn vị trưởng chỉ huy lực lượng này.

Nếu Huế, Saigon, Kontum không phải là điểm chính, «diểm» độc nhất của đại chiến dịch. Vậy thi điểm lớn ở đâu? Không ai có thể trả lời đứt khoát được — Ngoại trừ Giáp, Duẩn,

(Xem tiếp trang 56)



## Những bài học thỏa hiệp cay đắng

### NGƯỜI XỨ HUẾ

Trong một nước dân chủ, sự thỏa hiệp giữa các thế lực chính trị càng ngày càng được xem như là một trong những phương thức tốt đẹp để ngăn ngừa bạo động, đồng thời đảm bảo cho sinh hoạt quốc gia tiến triển. Nhờ thỏa hiệp, các đảng phái không còn bận tâm tranh giành nhau hoặc lo sợ bị thanh toán; mỗi phe nhóm cứ điềm nhiên hoạt động theo chủ trương của mình song song với sự phát triển của phe nhóm khác nhằm phục vụ quốc gia theo cung cách riêng.

Trái lại, ở các nước cộng sản, vấn đề thỏa hiệp hầu như chẳng bao giờ được đặt ra. Lý do đơn giản là tại những nơi đó, chỉ có một thế lực chính trị duy nhất hiện diện với quyền ưu tiên tuyệt đối. Như vậy thì thỏa hiệp với ai? Thắng hoặc có một vài khuynh hướng để lộ ý muốn tách rời đảng Cộng Sản thì vấn đề đặt ra không phải là đảng tìm cách thỏa hiệp với các khuynh hướng

cá biệt ấy mà chính là phải làm mọi cách để tiêu diệt nó.

Thế nhưng thỏa hiệp lại là một danh từ mà người Cộng sản ưa dùng nhất, đặc biệt trong những vùng tranh chấp bên ngoài quốc gia. Cần nhấn mạnh bên ngoài quốc gia họ là vì nhu đã trình bày trên kia chế độ Cộng sản không chấp nhận đối lập cho nên chẳng còn ai để thỏa hiệp.

Ở những địa phương mà đảng Cộng Sản mới mạnh nha hoặc bị ngăn trở hoạt động hoặc bị du vào một thế đặc biệt nào đó thì người Cộng Sản luôn luôn kêu gọi bắt tay với các thế lực chính trị quốc gia ở địa phương đó để sống chung hòa bình».

Thế giới từng chứng kiến rất nhiều trường hợp thỏa hiệp như vậy. Nhưng cuối con đường thỏa hiệp đó, kết quả như thế nào?

Sau đây, chúng ta thử nhìn trở lại một số những kinh nghiệm thỏa hiệp giữa người quốc gia và

Cộng Sản từ đầu thế kỷ 20 đến nay.

#### Trường hợp Nga Sô

Sau khi Nga Hoàng bị lật đổ vào tháng 2-1917, nền Cộng Hòa được thiết lập tại Nga Sô. Thời bấy giờ, có rất nhiều đảng phái hoạt động, phần đông nặng tính chất quốc gia. Các đảng ôn hòa chủ trương tổ chức nước Nga theo hình thức dân chủ trong đại Quốc hội và những chức vụ tối cao của quốc gia đều phải doanh nhân dân bầu cử.

Trong phe Mác xít, có nhóm Bôn Sô Vich của Lénine (sau này trở thành đảng Cộng Sản) lại chủ trương bạo động và muốn cai trị nước Nga bằng chế độ độc tài. Nhưng Lénine vấp phải sự chống của tất cả các phe phái quốc gia. Ông ta liền thỏa hiệp với các phe ấy để chia nhau các ghế đại biểu trong những số viết vừa được cải tổ lại. Ông ta còn đi đời rất khẩn khít với nhóm Xã Hội Cách Mạng

tối cao cấp chương trình tư hữu hóa đất đai cho nông dân của đảng này với khẩu hiệu «hoa binh và đất đai» để lây lòng dân chúng. Mặc dù khi kêu gọi thực hiện chương trình này, ông đã dính dít với tiêu chuẩn Mác xít là quyền tư hữu đất đai cần phải được thay thế bằng quyền sở hữu tập thể.

Mặt khác, đồng chí của Lénine là Trotosky âm thầm tổ chức nhóm chuyên viên phá hoại và ông đã hoàn tất cuộc cách mạng vô sản tháng 10 năm 1917.

Tuy vậy, sau 4 năm cầm quyền đầy thủ đoạn lừa gạt và đau ốm nhân dân, chính phủ Cộng Sản sập sún bị lật đổ. Để cứu vãn tình thế, năm 1921 Lénine lại già vờ duyệt lại chính sách, phục hồi chủ nghĩa tư bản và thỏa hiệp trở lại với các khuynh hướng chính trị đối lập. Mặt khác Lénine chú tâm củng cố chính quyền Cộng Sản tại các địa phương.

Đến năm 1928, người kế vị Lénine là Staline nhận thấy Cộng Sản đã đủ mạnh nên ông lại ra lệnh thanh toán tất cả phe phái đối lập, trước hết quyền tư hữu của nông dân và tổ chức nước Nga thành 1 quốc gia hoàn toàn cộng sản.

Trên đây là kinh nghiệm thỏa hiệp đầu tiên giữa Cộng Sản và Quốc gia trong lịch sử nhân loại.

#### Trường hợp Trung Hoa

Trước đợt nổ thé chiến, lực lượng của Cộng Sản Trung Hoa chỉ gồm một nhóm đảng viên còn ngơ ngác và một số du kích quân thiếu vũ trang. Đầu tòn quân này nếu không ghi nhận là thi chấn chắc đã bị Tưởng Giới Thạch tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng phép lạ đã xảy ra, đó là việc Nga Sô gửi đến Trung Hoa viên cố vấn Borodine với một bí thư tên Lý Thụy (một bí danh của Hồ Chí Minh). Dưới binh phong cố vấn cho Tưởng Giới Thạch, Borodine đã âm thầm giúp đỡ họ Mao phát triển song song với việc Lý Thụy lo phát triển đảng CS Đông Dương. Và cũng nhờ Borodine mà họ Mao được móc nối trở về bắt tay với chính phủ quốc dân đảng để tránh nguy cơ bị tiêu diệt bởi quốc quân của họ Tưởng.

Song chẳng bao lâu sự thông đồng giữa Mao và Borodine cũng như những âm mưu phá hoại chính quyền của Cộng Sản bị họ Tưởng khám phá. Chính phủ quốc dân đảng lại càn quét dữ dội du kích quân CS.

Ngày 16.10.1934, họ Mao khởi đầu cuộc Vạn lý trường Chinh lần lội qua 6.000 cây số rừng núi và đồng lầy với 90.000 binh sĩ khi đến phía bắc Thiểm Tây còn vỏn vẹn 7.000 người.

Nhưng Mao Trạch Đông lại nhờ một phép lạ khác để thoát hiểm. Cuối năm 1935, Nga Sô liên minh với Trung Hoa để đương đầu với



Thêm vào đó uy tín cũng uy quyền của chính phủ trung ương sút giảm trước sự lũng đoạn của CS và trước tình trạng đói kém, bất an trong dân chúng.

Mao Trạch Đông lại rảnh rỗi dùng mồi cải cách ruộng đất để nhử nông dân nên đã chiếm ưu thế nhanh chóng để rồi từ đó đánh bại hẳn quốc quân.

#### Trường hợp Tiệp Khắc

Khác với hai trường hợp Nga Sô và Trung Hoa, đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã nắm quyền binh bằng một phương pháp tương đối ôn hòa hơn.

Lúc kết thúc thế chiến thứ hai, Tiệp Khắc là quốc gia kỹ nghệ thịnh vượng và dân chủ nhất vùng Đông Âu, Đảng CS địa phương rất yếu kém.

Nhưng đảng này đã biết lợi dụng sự hiện diện của lực lượng đồn trú hùng hậu của Nga Sô sát biên giới Tiệp để làm áp lực đòi tham chính. Nhờ vậy, họ đã cùng hai đảng Xã Hội và Dân Chủ lập chính phủ liên hiệp. Khi tham chính rời CS lại tiếp tục yêu sách 2 đảng kia nhưng bộ từ lãnh vực này qua lãnh vực khác. Lâu lâu họ lại đòi giữ thêm bộ này bộ nọ. Nếu không vira ý, họ lại nhờ lực lượng Nga Sô ở biên giới để dọa tấn công.

Một vài nhượng bộ ban đầu có vẻ tầm thường nên các đảng quốc gia đã đồng ý để tránh tai nạn chiến tranh. Nhưng chính bằng những nhượng bộ liên miên ấy mà CS cuối cùng đã nắm trọn quyền hành trong chính phủ. Và hậu quả là khi CS nhảy vào chỉ huy ngành Cảnh Sát thì lập tức lực lượng Cảnh Sát toàn quốc được lệnh bắt giữ hay thủ tiêu tất cả những phần tử quốc gia và ngay cả một số cá nhân chỉ tỏ ra bất đồng quan điểm với Cộng Sản.

#### Trường hợp Ai Lao

Hiệp định Genève 1962 về Ai Lao phát nguồn từ việc 3 phe phái của quốc gia này quyết định ngồi lại với nhau để ban về kế hoạch thỏa hiệp và xây dựng thể chế trung lập. Nhưng sau khi hội nghị 14 nước ở Genève thừa nhận và bảo đảm nền

lập trung Lào thi sự thỏa hiệp  
giữa Cộng Sản với 2 phe Quốc Gia  
và Trung Lập nước này đi dần  
đến chỗ tan vỡ.

Lý do thứ nhất là mặc dầu bắt  
tay với chính phủ Hoàng Gia, nhưng  
các lãnh tụ Lao Đỏ vẫn không ngọt  
phá hoại chính phủ bằng những  
hành động xùyên tạc, chia rẽ, không  
thi hành lệnh Thủ Tướng khi thấy  
bất lợi cho CS và sử dụng phương  
tiện quốc gia để đỡ đầu cho các  
tổ chức chống đối Hoàng Gia.

Lý do thứ hai là mặc dù thỏa  
hiệp với phe quốc gia, nhưng lực  
lượng Pathét Lào vẫn không tự đặt  
mình dưới quyền kiểm soát chính  
phủ trung ương, án binh một cõi  
biệt lập, tiếp nhận vũ khí của các  
nước CS khác đồng thời thỏa thuận  
cho CSBV đóng quân và lập căn cứ  
trên phần đất Hạ Lào vừa đề tấn  
công VNCH vừa đề uy hiếp chính  
Vạn Tượng nhằm hậu thuẫn cho  
các yêu sách của Pathet Lào.

Trước tình thế đó, Hoàng thân  
Souvanna Phouma đã phải từ bỏ  
vị thế trung lập kêu gọi Hoa Kỳ trợ  
giúp để kháng Cộng và chấm dứt  
sự thỏa hiệp với CS Lào.

### Trường hợp Chí-Lợi

Trước tháng 11-1970, Chí-Lợi là  
một quốc gia dân chủ kỷ cựu nhất  
vùng Nam Mỹ. Thời đó, đảng Cộng  
Sản ở vị thế yếu kém và đại biểu  
của họ chiếm thiểu số không đáng  
kè tại Quốc Hội.

Mặc dầu có nhiều dấu hiệu cho  
thấy Cộng Sản âm mưu phá hoại  
cơ chế dân chủ, nhưng người ta  
vẫn đề mặc Cộng Sản thỏa hiệp  
với các phe phái quốc gia ít nhiều  
thiên tả để đứng chung liên danh  
trong các cuộc bầu cử.

Cứ 6 năm một lần bầu Tổng  
Thống, người ta lại thấy rõ Cộng  
Sản mạnh lên một ít và khuynh  
lật các phe quốc gia thiên tả mà  
họ thỏa hiệp để rồi cuối cùng ông  
Salvador Allende trở thành vị tổng  
thống Cộng sản đầu tiên của Chí  
Lợi từ tháng 11-1970 và đưa quốc  
gia này vào con đường xã hội chủ  
nghiệp.

Để chuẩn bị cho sự thắng lợi  
này, đảng Cộng Sản Chí Lợi gồm  
khoảng 50.000 đảng viên



### Những kinh nghiệm cay đắng

Qua các bài học thực tế đã  
trình bày ở trên, người ta nhận  
thấy là CS chỉ chịu thỏa hiệp trong  
những trường hợp sau đây :

— Hoặc là CS mới manh nha,  
chưa đủ sức khống chế ai, nên  
phải thỏa hiệp với các đảng khác  
để yên tâm phát triển ngầm phá  
hoại các đảng bên ngoài như  
trường hợp Chí Lợi, Tiệp Khắc.

Sau thời hạn 6 tháng đó, Đức  
Chúa Trời hỏi Thánh Phao Lồ :  
« Sao, thắng Kút Sếp có phá hoại  
hay dụ dỗ ai không ? ». Thánh Phao  
Lồ đáp rất tự nhiên :

« Thưa ĐỒNG CHÍ CHÚA TRỜI,  
tôi cảm ơn ĐỒNG CHÍ KÚT SẾP  
không dụ dỗ ai cả... »

### NGƯỜI XỨ HUẾ

đã bị Ông nhượng thua hiệp  
để tung cán bộ len lỏi vào các tổ  
chức cốt cán như nghiệp đoàn  
công nhân, công dân, báo chí,  
sinh viên v.v... Sau đó, ông Allende  
đã hạ lệnh cho hàng trăm ngàn  
người trong các giới đó xuống  
đường làm áp lực để giành giựt  
phiếu cho ông trong cuộc bầu cử  
Tổng Thống. Ngay khi cuộc bỏ  
phiếu vừa chấm dứt và chưa ai  
kết kiệm phiếu, thì khắp nơi  
nhiều đám đông đã hoan hô  
sự thắng lợi của ông Allende và hò  
hét nhất quyết « bảo vệ » sự thắng  
lợi này.

Trước hoàn cảnh đó, một số  
phản tử chống Cộng trong quân  
đội Chi Lợi đã định dùng binh lực  
để cứu vãn tình thế nhưng không  
làm nổi vì quá muộn. Các đảng  
phái thì bị ly gián đã tan rã, Còn  
dàn chúng bị CS mè hoặc thi vồ<sup>1</sup>  
trang xông ra phô diễn đẳng sánh khi  
đòi nội chiến với quân đội. Và  
ngay cả trong quân đội, nhiều sĩ  
quân ở chức vụ then chốt đã bị  
Cộng Sản tóm thóp và xâm nhập.

Hoặc là CS vi lý do chính trị  
khao khát có một bộ mặt hợp  
pháp đứng trong chính phủ quốc  
gia hay trung lập, như ở Ai Lao  
họ phát động một cuộc chiến tranh  
du kích gọi là chiến tranh nhân  
dân rồi kêu gọi quốc tế dàn xếp để  
lập một chính phủ liên hiệp ở địa  
phương có đại diện của họ.

Việt Nam chúng ta là quốc gia  
đặc biệt đã lần lượt thử thách với  
CS trong cả 3 trường hợp nói trên.  
Thời kỳ trước và sau năm 1945,  
Việt Minh đã thỏa hiệp với các  
đảng phái Quốc Gia và kết quả như  
thế nào, lịch sử đã chứng tỏ. Đó  
là 2 trường hợp thứ nhất và thứ  
hai.

Còn trường hợp thứ ba thì đang  
xảy ra trước mắt. Cuộc chiến tranh  
dưới huyền thoại giải phóng lâu  
nay chỉ có mục đích dọn đường  
cho một sự dàn xếp quốc tế để  
CS liên hiệp với các phe phái miền  
Nam hầu thực hiện mưu đồ khống  
chế của họ.

Đối với những ai còn dám tin  
vào « thiện chí » của CS, người viết  
bài này xin thân tặng một giai thoại  
sau đây đã từng được nữ sĩ Suzanne  
Labin tường thuật :

« Một ngày kia Kút-Sép sau khi  
chết, bước đến gốc cây Thiên Đường.  
Thánh Phao-Lồ bước ra hỏi thi  
Kút-Sép nài nỉ xin vào sống chung  
hòa bình trong nước Chúa. Thánh  
Phao-Lồ liền vào trình với Đức  
Chúa Trời. Ngài không bằng lòng  
vì cho rằng lãnh tụ Cộng Sản này  
hay phá rối lâm. Nhưng Kút-Sép  
van xin mãi, nên Thiên Chúa chấp  
thuận và nói rằng : « Ta chỉ cho  
nhà ngươi ở thử 6 tháng thôi. Sau  
thời hạn đó, nếu nhà ngươi không  
đu dỗ ai hết thì được phép ở luôn  
đây, còn nếu rắp tâm lũng đoạn  
hay tuyên truyền thì ta đuổi xuống  
địa ngục. »

Sau thời hạn 6 tháng đó, Đức  
Chúa Trời hỏi Thánh Phao Lồ :  
« Sao, thắng Kút Sếp có phá hoại  
hay dụ dỗ ai không ? ». Thánh Phao  
Lồ đáp rất tự nhiên :

« Thưa ĐỒNG CHÍ CHÚA TRỜI,  
tôi cảm ơn ĐỒNG CHÍ KÚT SẾP  
không dụ dỗ ai cả... »

Hoặc là CS vi lý do chính trị  
để tung cán bộ len lỏi vào các tổ  
chức cốt cán như nghiệp đoàn  
công nhân, công dân, báo chí,  
sinh viên v.v... Sau đó, ông Allende  
đã hạ lệnh cho hàng trăm ngàn  
người trong các giới đó xuống  
đường làm áp lực để giành giựt  
phiếu cho ông trong cuộc bầu cử  
Tổng Thống. Ngay khi cuộc bỏ  
phiếu vừa chấm dứt và chưa ai  
kết kiệm phiếu, thì khắp nơi  
nhiều đám đông đã hoan hô  
sự thắng lợi của ông Allende và hò  
hét nhất quyết « bảo vệ » sự thắng  
lợi này.

Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

# KONTUM TRONG LÙA ĐẠN

□ Bút ký của TRẦN HOÀI THƯ

kính tặng Thiếu Tá Nguyễn X. Thắng



Cột khói đen bốc cao, nhìn từ phía sau Mặt trận Bắc Kontum (ảnh riêng ST)

Cuối cùng, lệnh của vị tư lệnh  
Mặt trận bắt buộc các xác chết  
phải được chôn cất ngay tại thành  
phố. Bởi vì, mọi phương tiện di  
chuyển, chỉ trong chờ vào những  
chuyến trực thăng không lòi, kể từ  
khi phi trường chính thị xã đã  
chết những trận pháo ác liệt nhất  
từ trước đến nay. Với những ngày  
đầu của mặt trận thành phố, phi  
trường còn được sửa sang gấp rút  
bởi đơn vị Công Binh sẵn sàng ứng  
trực. Nghĩa là, sau khi những quả  
đạn pháo kích rơi xuống phi đạo  
là toàn lính được tung ra, hối hả,  
bất kể đêm ngày dùng những vỉ  
sắt tiền chế, lợt bụi một quang sân  
bay bị hư hại. Nhưng từ khi, những  
họng súng lớn sẵn sàng hướng về

những chiếc C.130, hoặc C.123, mỗi  
mặt trận bắt buộc các xác chết  
phải được chôn cất ngay tại thành  
phố. Bởi vì, mọi phương tiện di  
chuyển, chỉ trong chờ vào những  
chuyến trực thăng không lòi, kể từ  
khi phi trường chính thị xã đã  
chết những trận pháo ác liệt nhất  
từ trước đến nay. Với những ngày

đầu của mặt trận thành phố, phi  
trường còn được sửa sang gấp rút  
bởi đơn vị Công Binh sẵn sàng ứng  
trực. Nghĩa là, sau khi những quả  
đạn pháo kích rơi xuống phi đạo  
là toàn lính được tung ra, hối hả,  
bất kể đêm ngày dùng những vỉ  
sắt tiền chế, lợt bụi một quang sân  
bay bị hư hại. Nhưng từ khi, những  
họng súng lớn sẵn sàng hướng về

ống tay áo xắn lên quá cùi chỏ,  
quần xắn lên qua đùi, và một mảnh  
vải trắng buộc quanh vai, đã bắt  
thần đột nhập vào các nơi trọng  
yếu của thị xã. Trong khi đó, nòng  
trường 2, sau khi dường quẩn, lại  
bắt đầu vượt giồng sông Pô Kô  
tung vào phòng tuyến của các chiến  
đoàn bạn. Nỗ lực của địch quân là  
cố chọc thủng phòng tuyến của 1  
chiến đoàn mìn Đông Bắc, để hỗ  
trợ cho những toán đặc công nằm  
bên sau phòng tuyến ta.

Một điều không ngờ, nào những  
ngày đầu tháng 5, mọi cuộc phản  
công của quân ta đã kết thúc mau  
chóng và tốt đẹp. Nơi cố thủ cuối  
cùng của địch là Bệnh viện da

chiến, thi vào một đêm trời mura như thác, một tiểu đoàn bộ binh ta đã bắt thần đột kích và giải tỏa hoàn toàn sau một đêm đánh nhau bằng lựu đạn cạn chiến.

Trận đánh vẫn tiếp tục trong khi mưa mưa lại bắt đầu sụt trồi về. Các xác chết tràn ngập cả mọi con đường thị xã, từ lâu, hay vừa ba bốn ngày, đã bắt đầu chưng thói kinh tởm. Mưa rơi trên những xác vón vẹn chiếc quần của những lính Bắc quân trẻ tuổi. Mưa rơi trên xác các thường dân vô tội như những con mèo pháo kích vào sân vận động sau khi bản tin của đài BBC được loan đi khắp thế giới. Mưa ào ào, trên những ngôi mộ và chũ, hay được đánh dấu bởi một thanh ván lấp, một chiếc nón sắt, hoặc một tấm bia nát chữ hắp lấp

nguêch ngoac. Mưa làm đất trôi nênhão, và những giông mước cuốn phảng một phần nảo nấm đất, để lở một thay ma vua rã thịt lúc nhúc doi bo. Thành phố dám chìm trong mìn lè, và mũi lù khù. Không còn nước mắt để khóc cho người chết, nhưng chẳng còn nước mắt để ngâm ngùi nhìn thành phố bỏ đi. Duy chỉ có giông Dakpla, thi lúc nào cũng êm đềm dưới màn mưa trắng bạc,

Sư đoàn 5, tức Nông trường 2 đã vượt qua giòng Pôkô nằm về phía Bắc thành phố. Sau một thời gian lường quan sau khi trải qua một cuộc vận lý trường chinh, bấy giờ sư đoàn này mới thực sự nhảy vào vòng chiến.

Tuy nhiên, Bắc quân vẫn phải  
trước trước những tuyến lửa thép  
của ba chiến đoàn quân chính phủ.  
Đó là một sự thực không  
trong lượng nội. Lần lượt, từng  
trung đoàn địch đã bị những pháo  
uyên ta chặn lại trên con đường  
vào thị xã. Xác địch quân mỗi  
lần mỗi chút chõng ngoài vòng rào  
hông thủ và những bãi mìn chiến  
a, và đâu đây, những chiếc T-54,  
i hỏa tiễn cầm tay phá hủy, nằm  
ốc khói bất động.

Người ta không thể không kinh ngạc trước sức chống cự vòi bén của những người lính bộ binh. Người ta i không thể không kinh ngạc sau giờ khi những chiến đoàn bộ binh minh phủ đồ xuống mặt trận thành Kontum, tình hình lại thay đổi như một phép màu nhiệm, những tin tức chen thảng, những tin vui thắng gấp mặt trận, là một thành phố, có triệu chứng một trận bão dịch. Một trận dịch, những tử thi ngổn ngang, mà con số đã vọt lên hơn bốn ngàn, còn thêm rừng tử thi bởi những trận mưa bom B52 xung quanh thị xã trải dọc hẻm Lang Xâm Nhaje

tự Tam Biên, cộng thêm số thương vong của quân đội chính phủ. Đường dân vô lối trong khỉ nhường con mua núi ào àt đồ xuống lòng thành phố.

Dó là những ý nghĩ đầu tiên  
khi một người phóng viên đã  
chân đến thành phố mâu thuẫn  
này. Cái ám ảnh thê thiết  
từ lúc mang chiếc áo giáp  
đi một vòng thị xã. Người ta không  
thể tưởng tượng những cảnh trong  
buồn rầu, khi chứng kiến những  
nhát xéng mỗi mét vung lèn, cùng  
với những mảnh đất trắng trợn  
và những chiếc bọc nịt lon, hay  
mảnh giấy bao trùm được bó xuống  
vội vàng : không một tiếng khóc  
không một giọt nước mắt, không  
một thê nhang, không tim đau rát  
trong thị xã một cõi áo quan.  
Sự sống và sự chết đã liên kết thật  
mồng manh. Người còn sống, chắc  
giàu đủ nước mắt ? và người  
chết chắc gì nghĩ rằng họ còn một  
chỗ huyết che chở cuối cùng ?

Có một điều đau lòng, là những xác Bắc quân, đều là những cậu bé 11, 12, 13, 14 tuổi. Khi họ vào thành phố, họ chỉ có một lệnh duy nhất là tiến tới. Họ không được một lệnh thứ hai, nghĩa là lui. Những cậu bé ôm yếu, và đôi lả, cõi chán đượcxích với khẩu súngcông đồng. Dĩ nhiên, họ không còn cách gì hơn là bắn đến những viên đạn cuối cùng. Ở những gương mặt quá vờn tội và thở ngay. Tôi ác này, chắc họ không bao giờ ý thức, và chắc gi khi họ nhắm mắt, họ đã thấu tinh hành động của họ, trong nhật ký của một người lính Bắc quân sinh năm 1954, cuối cùng bằng những giọng chử rùn rẩy nhất nhòe :

«Ôi, những con mèo cùm Tây  
Nguyễn làm ta nhớ vỏ cùng Hanoi  
giờ này. Thày ta không biết làm gì  
giờ này, những đứa em nhỏ của ta,  
ta cũng không biết làm gì. Ta mong  
còn mèo sõm hết. Ta mong đời ta  
cũng sớm chấm dứt.

Trong khi đó, có một viên sĩ quan ăn thầm mang hai bọc nylon ra ngoài bãi đáp trực thang. Ông đã bắt cháp cái lệnh tối hậu và nghiêm khắc của Mái Trời Lớn, Dĩ nhiên, đối với hai người lính mènh bac ông đã có một sợi dây liên lạc tinh xảo, mật thiết. Và ông thấy bốn phần

mình là phaimang hai từ thi về  
mèn—một thànhphé đátđỗ—bằng  
một già. Dưới quyền ông, chỉ có 3  
người lính và bày giờ, một người  
thương nặng, hai người thi ngũ  
và chỉ còn lại mỗi một mình ông.  
Lại àm ảnh không chịu toàn trách  
nhóm cùng bỗn phận đổi với những  
người khaixt từ trời cùngnhư đổi  
với những người thân nhân, đã  
viết ông không ngũ được một  
giờ một khắc. Xác chết đã quá ba  
ngày nên bắt đầu bay mùi, cũng  
như rỉ nước vàng. Ông đã hì hục  
gọi bằng hai lớp áo cao su nhưng  
tên ngay thứ tư thi bọc nylon lại  
và dùng nổ bung, bởi sút ép của  
nhau. Đến ngày thứ tư bao  
nhieu hy vọng khi thuvết phne

quản 2 tử thi đã sinh thối, sau bao  
lần tranh giành cũng lùi người chạy  
loan, dưới màn mây sùi sụt của  
đất trời cao nguyên. Nhưng chuyện  
lau đáp xuống là dà, thả hối hả  
vật dụng chiến tranh rồi túc tốc  
vụt bay lên. Viễn sĩ quan, cui đầu  
trên hai xác chết. Mùi thối sinh  
lại bối nồng nặc cả một vùng. Ông  
đã tuyệt vọng. Nhưng ông chợt  
nghĩ ra một cách. Lập tức chiếc  
xe cứu thương lại túc tốc mang 2  
thi hài đến bệnh viện dân y. Người  
phóng viên, trong linh tinh bênh hạy  
lai nhào lên chiếc ambulance, sau  
khi mướn xíu trước mũi thói kinh  
tởm từ hai xác chết bốc lên.

Viên cố vấn đã chấp thuận lời yêu cầu của viên sĩ quan cấp tá



Cánh quân giải tống quốc lộ 1A (tiến về đèo Chư Pao, nơi được ghi nhận sự có mặt của Trung Đoàn 95B do 40 pháo CSBV (cánh riêng ST))

văn cỗ Mỹ khi ông ta lại có  
bão chữa: trong hai poneho kia  
là hai sĩ quan cao cấp.

Ông lại chạm trán với những cảnh tượng kinh hoàng một lần thứ hai. Giữa bãi đáp, giữa bụi bốc mù mịt, giữa những màn đạn pháo ầm cuồng nhiệt trên sân vận động đã xảy ra một cuộc tranh giành giữa những kẻ sống và kẻ chết. Người sống cuồng nhiệt như một đầu thú đòi tìm cách đồ xô tao loạn trước thắng lợi của vong

Cuối cùng không ai là kẻ mà mẩn trót lọt vào lòng con tàu cứ rồi. Y dựa vào bờ đá, dòi mắt và châm chüz nhìn viên sĩ quan, sau bao lần cố mang chiếc băng c

Viên đại úy Mỹ đã liên lạc ngay bằng vô tuyến với viên phi công yêu cầu đáp xuống khu vực nhà xác. Ở công dân y viện, người ta lại ngăn không cho xe tải xác vào. Lý do, nhà xác đã đầy ngập. Toàn chung sự vụ đã không đủ người để sửa soạn thủ tục cần thiết. Các nhà bán hòm đã đóng cửa, các áo quan như vàng ngọc trong thi xã. Tuy nhiên, viên sĩ quan đã đưa dùng đến vũ lực, nên cảnh công dân y viện đã được mở ra. Những nhân viên phần hành làm sao hiệu được, dày là mạnh khỏe của ông ta... Cũng như toàn thể những đám dân cuồng nhiệt, đau khổ của

thị xã, và có lẽ, tất cả những xác chết bất hành, trong ngày đầu cuộc chiến cũng vậy...

Bóng dung, tiếng động cơ của tàu ngầm vang rền trên khu vực nhà thương. Chiếc trực thăng đã đáp xuống sân cỏ. Trong khi đại pháo của địch lại bắt đầu i ầm trong thị xã. Người phóng viên đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng cảm động, và khôi hài. Trên sân cỏ, viện thiêu tá nhảy cồn như t trè nít, hất lùi điện cuồng, rồi ông nằm ngay trên cỏ, lẩn lộn eung cỏ mìn. Trên cao, hoàng hôn về sớm, trong cõi tro xám mịt mù của bầu trời thành phố, chẳng khác những đám mây từ những cuộn lửa tỏa lên, kết đọng lại.

Viên sĩ quan bắt gặp chữ Press trên ngực áo của người phóng viên, ông đã la lớn :

— Các ông là những kẻ vô trách nhiệm... Chính các ông đã gián tiếp tạo nên tội ác...

Y mở mắt kinh ngạc, Giọng viên sĩ quan vẫn còn gay gắt :

— Tôi không thể hiểu chỉ sau 12 tiếng đồng hồ, đài BBC loan tin về các bãi đáp mới của trực thăng thi địch lại dồn mọi hỏa lực pháo kích vào sân vận động thị xã. Chắc ông vui lắm khi thấy những thường dân vô tội chạy loạn bị chết thảm.



Sân vận động Kontum, bãi đáp an toàn cuối cùng cho trực thăng sau ngày trận chiến Kon tum bùng nổ. Hàng trăm người ứa ra khi có một trực thăng hạ cánh (ảnh riêng ST)

#### Ý bão chữa

Tuần nghỉ làm. Trách nhiệm này, chính bởi những phóng viên ngoại quốc. Chúng nó, là những kẻ của hãng AFP, AP hay U.P.I. Chúng nó có sức mạnh và thế lực đến nỗi ông tướng phải nể vi... Còn tôi chỉ là một phóng viên của một tờ báo VN, nghèo và không thể tự..

Hơn bao giờ, những lời giận dữ của viên thiêu tá đã gày vào lòng người phóng viên những tình cảm chưa xót và cay đắng. Y thở dài những điều mà y diễn tả, thành thực và trọn vẹn lương tâm, những điều mà y viết lên, kêu gọi, cầu cứu trên mỗi kỳ báo, chẳng giúp ích gì cho đám người bắt hành còn lại này cả. Liệu cái tin cuối ngày, cái tin y sẽ nhốt tên phóng viên ngoại quốc đánh bằng viên ký về một tháp cảnh của những người chạy loạn về sự cầu cứu những chuyến tàu cứu rỗi sẽ đến kịp trước khi cái tin những trận mưa pháo bay vào sân vận động thị xã nơi hàng ngàn dân chạy loạn tìm đến trú ẩn tối nay? Liệu cái tin về một thành phố ngập mùi tử khí, và mùi xác rữa nát, về một thành phố như Algérie trong tác phẩm Le Peste của Albert Camus, trước triều chứng một trận bão dịch, với một dàn y viện bé nhỏ ngập đầy xác chết, không đầy đủ nhân viên

trị... Buổi trưa đến buổi chiều buông lúa, bom đạn. Viện trung chung sự vụ, sẽ đến kịp từ trưa, Đạt Ta T, sụt mất bé nhỏ của y, trước khi đi ba kylo, chẳng khác một bóng ma ngoại quốc, loan báo một điều gì đang chỉ huy trận phản công mới của bãi đáp trực thăng?

Người phóng viên đã ở lại ngày bộ binh giải tỏa khu vực cũa trong thị xã. Một điều không ngờ, là tình thần binh sĩ cũ

một sư đoàn từ lâu có tiếng làu lặng — và bao gồm những tham phần và những loại người khác nhau lại lên cao đến mức độ nien núi. Hình ảnh những chàng binh bộ binh, mang huy hiệu con áo ật lăn xả vào phòng tuyến thủ trong thành phố đã cởi như chiến thắng nằm trong tay họ. Họ không thể ngờ những người lính bộ binh bắt hành, khổn khổ, già định làm lính thú cao nguyên, với những chú lính tàn binh quái dị, những quân phạm, những công đào binh, và những người lính bắt mìn, đã tạo nên những chiến công rực rỡ và vì đại

Y đã được theo một tiểu đoàn bộ binh, tiểu đoàn Ó Biển tiến chiếm khu bệnh viện 2 đã chịu nằm về hướng Bắc thị xã. Cảnh tiến quân thật cam go và nguy hiểm. Bắc quân đã dồn mọi hỏa lực bắn trung trong khu vực. Bắc quân với những chú bé 15, 16 tuổi, chia xác với khẩu súng cộng đồng với họ, không còn 1 cái lệnh khác trừ cái lệnh tử thủ. Cũng như đối với những đơn vị lính quân khác chỉ nhận mỗi lệnh duy nhất là tiến vào thị xã chứ không rút lui. Họ chính là những đòn thù điên cuồng và töi nguy hiểm, y hết có đòn đùa thần để triệt nhũng vết thương cho SG biết?. Tự dụng y tháo băng Press và vắt xuống sông.

#### TRẦN HOÀI THƯ

Ngay buổi trưa hôm ấy, y tiểu đoàn trưởng — vừa được đặc cách tháng Thiếu tá tại trận cách đây non 1 tuần lễ bị một quả B. 40 làm thương đầu tiên. Lại điều không ngờ nữa, đáng lẽ y sẽ phải xuống tinh thần sau cái chết của Đại Bàng, nhưng sự trái ngược. Tiểu đoàn Ó biển đã lên tinh thần cực độ. Họ muốn trả thù. Họ ật xung phong dùng lựu đạn và dao găm đánh cận chiến. Họ bắn thêm một chiếc T.54 ngồi trong một ngôi nhà gác, bất chấp và không cần đến phi ph



Trong lúc các chiến xa VNCH tiếp tục công tác khai thông quốc lộ 14 nối liền Pleiku với Kontum (trên cùng) thì tại thành phố Kontum, nơi các trận đánh ác liệt diễn ra giữa SĐ-23-BB và các toán đặc công CSBV, những người dân tị nạn chen chúc nhau trong các giao đường (trên)

# MỘT VÒNG THẾ GIỚI



Phi trường Tel Aviv sau cuộc tấn sát

## CHÁNH TRỊ Bạo hành chánh trị khắp thế giới

Cuối thế kỷ 19 một phong trào bạo hành chánh trị lan tràn trên thế giới Âu Á, nhất là ở các xứ La Tinh, Châu Âu, ở Nga và các nước thuộc giống Slaves, Đông Âu. Những cuộc bạo hành này thoát thai từ triết lý hư vô (nihilism) và chủ nghĩa vô chánh phủ—anarchism.

Nhưng phong trào bạo hành chánh trị ở cuối thế kỷ 20 ngày nay còn khủng khiếp gấp bội phần. Thứ nhất vì kỹ thuật bạo hành đã tân tiến. Thứ hai vì phạm vi lan rộng khắp thế giới. Và thứ ba là tình trạng các xã hội đô thị «hậu kỹ nghệ» ở Tây Phương là môi trường chín mồi để cho tư tưởng bạo hành chánh trị nảy nở, lan tràn.

Chưa ai quên cảnh 3 hành khách Nhật batur xuống phi trường Tel Aviv, Do Thái, mở súng máy bắn tưới vào đám đông hành khách không thù hận, không liên can. Họ giết 24 người vô can rồi tự sát. Họ thuộc nhóm Đạo Quân Đỏ nhận danh chính nghĩa của du kích quan giặc Ả Rập chống nước Do Thái; một cuộc chiếu vừa có tính cá nhân chủng tộc, tôn giáo lẫn ý thức hệ.

Từ bùa đó, các hành khách Nhật đập máy bay trên các đường quốc tế đều bị các bạn đồng hành ngó bằng con mắt khó chịu. Ba nhà ngoại giao Nhật vô phi trường La Haye, Hòa Lan, bị khám xét cẩn thận, dù mang thông hành ngoại giao. Đại sứ Nhật ở Do Thái lên đài truyền hình, ngô lời xin lỗi toàn dân Do Thái bằng tiếng Do Thái, vừa nói vừa khóc. Người cha của tên thủ phạm còn sống sót gửi thư cho bà thủ trưởng Do Thái xin xử tử con mình càng sớm càng tốt. Viện trưởng đại học Kyoto tại nghiêm minh tại Bộ Giáo dục Nhật đề tài lối vì hai trọng số 3 thủ phạm là sinh viên trường ông. Tổng trưởng Giáo dục cũng nhận lỗi về phần mình...

Trong khi đó thi Cảnh Sát Quốc Tế (Interpol) báo động vẫn còn nhiều người Nhật qua khich ôm bom sẵn sàng tờ chửi bao hành nra ! Tất cả các phi trường quốc tế đều được canh phòng cẩn mật, cảnh sát, quân đội với súng ống, máy đo tim điện tử v.v..

Khắp Âu Châu các vụ bạo hành vì lý do chánh trị lan tràn.

Mười người Tiệp Khắc giết phi công, europe máy bay chạy sang Tây Đức. Ở Ý bốn công ty Hoa Kỳ bị đặt bom phá hoại để chống «chủ nghĩa đế quốc Mỹ». Ba người Ý khác bị bắt trong bộ đồng phục quân Đức quốc xã và mang nhiều chất nổ? Bom nổ ở Đức giết

3 người Mỹ ở Heidelberg và đại tá Mỹ ở Frankfurt.

Theo Interpol thì từ đầu năm 1972 đến giờ đã có 100 vụ bom ở Âu Châu. Ở Hòa Lan, hàng ngày bị một nhóm nhàn canh Uy Hi Lạp tổng tiền doi 300 ngàn kim. Hằng này từ chối và cơ sở bị đặt bom 5 lần rồi.

Hiện nay Hy Lạp đang dưới chế độ độc tài quân phiến Nam Tư, dân miền Croatia đã khai đã đặt bom nổ một phi công của xứ này, giết chết 27 người trước một phi cơ Nhật rời ở Ai Cập, một phi cơ Hồng Kông trên không ở Cao Nguyên Trung Phần. Cả hai vụ đều bị nghi là chất nổ đặt phá hoại.

Cả thế giới đang lo sợ lún sâu bao động vì lý do chánh trị, nỗi ám ảnh với hành khách đi máy bay. Nhưng quê hương của họ là chánh trị hiện nay vẫn là các xứ Âu Mỹ La Tinh. Ở đó sát, bắt cóc, thủ tiêu, phá hoại cứ ra như b้า.

Còn Việt Nam?

Người Việt cũng đang lo mòn mỏi súng klub bổ, ám sát cũng xem là một khía cạnh tranh châm dứt, tiếm toán các mìn nợ chánh

*Khám xét hành khách tại phi trường Orly, Paris*



## NGOẠI GIAO Podgorny di Hà nội làm gì ?

Khi ông Podgorny quđe trưởng Nga Sô lên đường di Hà nội, khắp thế giới người ta giải thích ý nghĩa chuyến đi này và dự đoán mục đích công tác của Podgorny. Nhưng không ai lén tiếng dự đoán đúng như ý bằng ký giả Victor Louis, người Nga làm thông tin viên cho nhật báo Tin Chiều London, Anh Quốc.

Từ Mạc Tư Khoa, ký giả Victor Louis viết cho nhật báo London Evening News ngày 16-6 rằng «chuyến viếng thăm Hà nội của Podgorny nhằm làm ngưng các cuộc xung đột trên khắp mặt trận Đông Dương giúp cho các cuộc thương nghị có thể bắt đầu».

Victor Louis viết tiếp rằng : «Nếu cả 2 miền Nam—Bắc VN giữ nguyên vị trí hiện tại của họ thì có thể có một thời gian làm tinh hình lắng dịu và đưa tới một cuộc bầu cử mới hay trưng cầu dân ý tại miền Nam Việt Nam».

Theo ký giả này thì tại hội nghị thượng đỉnh Mạc Tư Khoa Nga Sô đã hiểu rõ ràng Nixon muốn chấm dứt chiến tranh VN, và Podgorny sẽ mang tin đó tới cho Hà nội. Ký giả này chỉ còn đặt câu hỏi không biết Trung Cộng đang nghĩ gì!

Tại sao người ta đặc biệt chú ý tới bài báo của Victor Louis?

Chính vì ký giả này nổi tiếng là một tay Cò Mồi của điện Kremlin. Chính ông ta đã báo trước cuộc Nga du của Nixon từ tháng 10-1971

lạ Nhật Bản, phòng khách trong hoàng kiền Florentine với đồ gỗ và đồ điện tử, rượu quý...

Từ nhiều năm nay các nhà báo quốc tế vẫn coi Victor Louis là phát ngôn viên bán chính thức của chánh phủ Nga, vì vậy lời giải thích của ông và chuyến đi của Podgorny rất đáng tin cậy.

Bài báo của Victor Louis xuất hiện đúng vào lúc Podgorny tới Hà nội, phải xuống phi trường Bạch Mai, thay vì phi trường Gia Lam — vì cầu Long Biên nối phi trường vào thành phố đã bị phá bằng bom Mỹ. Hai ngày trước khi Podgorny tới, đập nước Thác Ba ở Yên Bái bị phá cùng với nhà máy Thủy Điện cung cấp điện lực cho nhiều thành phố miền Bắc, chính Podgorny đã cắt băng khánh thành đập nước này hồi tháng 10 năm 1971, một kiến trúc xây cất lò nami lạc ngoại giao giữa Nga Sô và 2 nước thù nghịch này.

Victor Louis, 43 tuổi, sinh ở Mạc Tư Khoa và hiện nay sống trong một biệt thự tráng lệ, xa hoa mà những ký giả thường ở Nga Sô khó có ai dám mơ tưởng. Ngôi nhà ông ta ở có 7 phòng (kè cả phòng tắm bằng gỗ nhập cảng), có bể bơi riêng, sân quần vợt, một ga ra chứa nhiều xe hơi riêng ông ta ngồi ở một cái bàn làm việc như một vị giám đốc công ty tư bản, ba cái điện thoại, một hộp xì gà Upmann của Cuba. Ở nhà, ông mặc áo

Trong khi Podgorny tới Hà nội làm «Sứ giả hòa bình của Nixon» thì một sứ giả khác của Nixon là Kissinger đang lên đường đi Bắc Kinh. Đề coi dưới con mắt Hà nội Nga Sô và Trung Cộng nước nào sẽ «phản cách mạng» nhiều hơn?



Kissinger lại gặp Chu Ân Lai



## LÝ ĐẠI NGUYỄN

### KISSINGER LẠI SANG TÀU

Sau chuyến viếng thăm Nhật bản, để xác định vai trò của Nhật tại Á châu, và giải thích với Nhật về chuyến viếng thăm Nga của Tổng thống Mỹ Nixon, Cố vấn Kissinger ngày 19-6 lại lên đường viếng thăm Tàu trong 4 ngày. Trong khi loan tin này, Hoa Thịnh Đốn không quên giải thích rằng: đây chỉ là những cuộc viếng thăm thông thường mà hai bên Tàu Mỹ đã ước hẹn với nhau trong chuyến lưu du của Nixon.

Nhưng điều đó, không phải là một lời giải thích hữu lý đối với trường hợp của chuyên viên mật nghị như Kissinger. Cả thế giới đều biết rằng, Kissinger hiện nay là nhân vật số «1 bis» của Mỹ. Một thứ «Nixon của Nixon», ông ta tới đâu là có chuyện tới đó. Nếu không phải là vấn đề hệ trọng thì Kissinger không đến.

Lần đến Hoa Lục lần này, như nhiều lần của Kissinger, chương trình thảo luận sẽ không được ấn định trước, giới lãnh đạo Hoa Lục muốn đặt vấn đề gì ra đều được thảo luận ngay, chỉ có hai người của Mỹ hiện nay có thể cung cấp bằng việc đó là Nixon và Kissinger.

Vậy thi chuyến viếng thăm Bắc Kinh lần này của Kissinger, ngoài việc giải thích với giới lãnh đạo Tàu về chuyến Nga du của Nixon, chắc chắn Kissinger không quên nêu vấn đề Việt nam ra trong những cuộc thảo luận. Nếu phía Mỹ không đưa ra thì Tàu cũng sẽ đưa ra. Vì mới đây Tàu đã chính thức lên án Mỹ về hành động leo thang chiến tranh tại VN, hành động đó theo Bắc Kinh đã đe dọa tới an ninh của Tàu.

Dù sao thi Tàu cũng biết thừa đi rằng: chẳng đời nào Mỹ lại có ý khêu khích Tàu, nhưng đây chỉ là một cách nói, một hình thái biểu lộ quan điểm của Tàu về vấn đề Việt Nam. Buộc Mỹ phải giải thích cho Tàu biết rằng: Mỹ đã thỏa thuận được gì với Nga trong việc này, và sự thỏa thuận như vậy thi đối với quyền lợi của Tàu tại VN và Đông nam Á ra sao? Đồng thời giao tiếp cho Mỹ biết rằng: Mỹ không thể qua mặt Tàu trong việc giải kết chiến tranh Việt Nam được.

Thực ra thi Mỹ cũng biết rằng: giải quyết chiến tranh VN là phải giải quyết tay ba giữa Mỹ - Nga - Tàu thiêu một yếu tố trong ba thi sẽ chẳng bao giờ thành sự được. Mỹ cũng biết rằng việc phong tỏa BV về mặt biển, để cờ lật BV khỏi Nga là mặc nhiên đã tạo tư thế cho Tàu tại BV rồi, Tàu cũng biết thế mà Nga cũng hiểu như vậy. Thế thi sau khi Nga - Mỹ đã thỏa thuận được với nhau về một giải pháp chấm dứt chiến tranh VN, nhiệm vụ của Mỹ còn phải thuyết phục Tàu trong vấn đề này nữa.

Nay thi Kissinger lại phải sắm vai trò thuyết phục đổi với Tàu. Nhưng hoàn cảnh của Tàu hiện nay, không phải chỉ lo về mặt Nga, mà còn lo về phía Nhật nữa, vì Tàu biết chắc rằng Mỹ không bao giờ bỏ Nhật, có thể tiền tái thiết Miền Bắc Việt nam sẽ chuyển từ tay Mỹ qua Nhật. Bởi đây trước kia sang Tàu, Kissinger đã phải tới Nhật để xác định chủ trương của Mỹ đối với vai trò của Tàu tại Đông Nam Á ra sao, và tương quan với vai trò của Nhật như thế nào. Để rồi từ đó dễ dàng ăn nói với giới lãnh đạo Hoa lục.

Có thể nói rằng chuyến viếng thăm của Kissinger tại Hoa Lục lần này, sẽ đưa đến sự giải quyết dứt khoát về sự tương quan giữa Mỹ - Nga - Tàu và Nhật tại Á Châu và từ đó đưa tới một lối giải quyết thỏa đáng cho vấn đề Việt Nam.

Trong lúc Hoa Thịnh Đốn loay hoay chuyển đi Bắc Kinh của Kissinger, thì chủ tịch nhà nước Nga Podgorny đang trên đường tới Hà Nội, chuyến thăm Hà Nội lần này của Podgorny cũng là để nói rõ ý định của Nga về cuộc chiến tranh mà Bắc Việt đang theo đuổi. Trước đây Nga luôn luôn thúc đẩy Bắc Việt đánh tới cùng, nhưng trong khi nói chuyện tại Mạc Tư Khoa, thì giới lãnh đạo Nga đã tên tiếng cho rằng Bắc Việt hãy đi theo con đường thương thuyết mà Nga đã vạch ra.

Cho nên, dù cho phía Nga Mỹ có cải chính rằng không hề có sự thỏa thuận ngầm nào giữa hai siêu cường này về vấn đề VN cũng chẳng làm cho người nào tin được hết. Nay thi đã quá rõ là Nga đang sắm vai trò thúc đẩy Hà Nội phải mau di vào đường lối thương thuyết. Podgorny tới Hà Nội và chính lúc mà tin tức ở Bắc Kinh truyền đi cho biết, giới lãnh đạo Bắc Việt đang có sự chia rẽ trầm trọng, phe thân Nga thi muốn tiếp tục đánh tới.

Chính vì vậy, mà Kissinger phải lập đặt qua Tàu để thuyết phục Tàu đồng ý về một giải pháp kết thúc chiến tranh Việt Nam, đương nhiên ảnh hưởng của Tàu tại vùng này sẽ được Mỹ đảm bảo. Thực ra thi chính Tàu là nước mong có Hòa bình ở VN nhất, vì chỉ có hòa bình Tàu mới khỏi lo sợ bị Nga lợi dụng chiến tranh để đe dọa Tàu về mặt Nam. Nga thi cũng muốn kết thúc chiến tranh trong khi tư thế của Nga còn mạnh tại Bắc Việt, nếu đe lâu thi khó tránh khỏi bị ảnh hưởng của Tàu lấn vượt. Mỹ cũng muốn sớm cấm dứt chiến tranh VN để cho mùa bão gửi của họ được diễn ra tốt đẹp có lợi cho Nixon. Thế là cả Ba cường quốc đều cùng một quan điểm. Nhưng chi tiết thi vẫn còn những khác biệt, nên Kissinger mới phải đi Tàu một lần nữa để giải quyết những chi tiết đó.

## TÔN HÀNH GIÀ



# Thỏa hiệp ngưng bắn : bài học Genève 1954

Trong một cuộc giao đấu giữa hai võ sĩ ở đấu trường 1 thỏa hiệp gì sẽ xảy ra để kết thúc cuộc so tài cao thấp giữa hai cá nhân này. Lẽ đương nhiên một trong những trường hợp sau đây sẽ xảy ra:

1) Có một cuộc hơm thua rõ rệt, nghĩa là có một hập sĩ bị đòn ván. Lúc đó đương nhiên cuộc chiến sẽ chấm dứt vì không có đối thủ như cuộc chiến tranh Ấm Hồi kết thúc cách đây vài tháng. Trường hợp ngưng chiến này chắc chắn sẽ không xảy ra trên chiến trường VN vì tất cả hai phe đều vô địch và một hậu thuẫn tuyệt vời.

2) Cả hai hiệp sĩ cùng ngã gục tắt thở ngay trên võ đài. Trường hợp này có thể xảy ra lâm nếu đã leo thang cuộc chiến này cứ mỗi ngày một gia tăng. Thỏa hiệp gì sẽ xảy ra? Thưa chẳng có thỏa hiệp nào vì sẽ chỉ còn một bùa thảm khống lồ, họa chàng lúc có chỉ còn lại vài chục ngàn người, trong chốn thảm sơn cùng cõi trên mảnh đất mang nhiều nỗi u hoài thê thảm như dân tộc Chàm ngày nay.

3) Cả hai hiệp sĩ kề tám lạng người nửa cân, đột nhiên thức tỉnh ôm lấy nhau và ý thức lê sòng còn của một dân tộc minh cùng máu mủ ruột thịt, cùng một xác người mà ra... Điều này lý tưởng quá, chúng ta tin rằng có một ngày đưa đến... nhưng bây giờ ngủi đến, nói đến thì thật là một điều không tưởng.

4) Trọng tài hội ý ông Bầu của hai võ sĩ không chia động được đầu trường hoặc với ý thức con

buôn họ nghĩ rằng hai võ sĩ này hết ăn khách rồi, cần phải cất đi đánh bóng lại, tổ chức trò chơi khác hấp dẫn hơn.

Thế là cả hai võ sĩ đều phải lui vào hậu trường. Đánh răng cuộc chiến này mang hình thái một cuộc chiến tranh quy mô rộng lớn hơn nhưng có lẽ cũng phải kết thúc theo một trong bốn quy tắc ngưng chiến trên.

Ngoài dòng thời gian 18 năm về trước, chúng ta đọc lại Hiệp Định Genève 1954. Trước khi đi vào chi tiết «Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam» gồm có 6 chương 47 điều kèm theo một Phụ Bản, mang hai chữ ký của hai nhân vật sau đây: Thiếu Tướng Deltheil và Tạ Quang Bửu Thủ trưởng Quốc Phòng Cộng Sản. Chính phủ Quốc Gia VN không ký vào Hiệp định này. Trong Hiệp định này có điều khoản mà đọc có cảm tưởng rõ ràng đây là một bản hiệp định đình chiến «Da beo» mà chúng ta thường nghe nói và đã bị chánh phủ VNCH cực lực bác bỏ. Nguyên văn phụ bản định kèm Hiệp định đình chỉ chiến sự ở VN 1954 như sau:

### 1— VẠCH MỘT GIỚI TUYẾN QUÂN SỰ TẠM THỜI VÀ KHU PHI QUÂN SỰ

a— Giới tuyến quân sự tạm thời định từ Đông sang Tây như sau: Cửa sông Bến Hải (sông cửa Tùng) và giòng sông đó trong vùng núi, sông này tên là Hào Thành đến làng Bồ Hồ Su rồi vĩ tuyến Bồ Hồ Su cho đến biên giới Việt Lào.

b— Vùng phi quân sự sẽ do Ban quân sự Hiệp định Trung Giang định cẩn cứ theo những điều khoản ở điều I trong hiệp định đình chỉ chiến sự ở VN. Điều I trong hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam nguyên văn như sau:

Một giới tuyến quân sự tạm thời sẽ quy định rõ để lực lượng của 2 bên sau khi rút lui sẽ lập hợp ở bên này và bên kia giới tuyến ấy: Lực lượng Quân đội Việt Minh Cộng sản ở phía Bắc giới tuyến và lực lượng Quân đội Liên Hiệp Pháp ở phía Nam giới tuyến. Hai bên đều đồng ý có một khu phi quân sự ở 2 bên giới tuyến rộng nhất là 5km kể từ giới tuyến trở đi. Khu phi quân sự này để làm khu đệm để tránh việc xung đột có thể làm cho chiến sự trở lại.

### A.— Bắc Việt Nam

Vạch một vùng giới hạn đóng quân tạm thời cho quân đội Liên Hiệp Pháp.

1) CHÙA VI HÀ NỘI: Giới hạn trong vòng cung bán kính 15km trung tâm là thành cầu Long Biên bên hữu ngạn chạy từ sông Hồng về phía Tây và giáp với sông Đuống về phía Đông Bắc. Trong trường hợp đặc biệt này không một Bộ đội nào của LHQ được đóng trong phạm vi một vòng đai rộng hai cây số chạy theo bên trong đường Chu vi Hà Nội.

2) CHÙA VI HẢI PHÒNG: Giới hạn theo sông Vạn Úc lên đến ngang Kim Thành, một đường đi từ sông Vạn Úc cách Kim Thành 3 km về phía Tây Bắc đến gặp đường số 18 cách phía đông Mao khê 2 km, rồi đến một đường từ phía Bắc đường số 18 ba km cho

đến Chợ Troi và một đường thẳng từ Chợ Troi đến bến Phà Móng Dương...

3) MỘT HÀNH LANG: Giới hạn như sau — Phía Nam sông Hồng Hà từ Thanh Trì đến Bang Nho, rồi một đường nối từ Bang Nho với Đo My (Tây Nam Kẻ Sặt), Gia Lộc Tiên Kiền.

Phía Bắc: Một đường men theo Sông Đuống cách 1500 thước về phía Bắc, cách Phà Lại và Sept Pagodes ba cây số về phía Bắc và song song với đường số 18 cho đến khi gặp chu vi Hải Phòng.

### B—Trung Việt Nam

VẠCH MỘT GIỚI TUYẾN ĐÓNG QUÂN TẠM THỜI: Chu vi của các Khu Trung VN là địa giới Hành chính của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định theo như quy định trước khi có chiến sự.

### C—Nam Việt Nam

Quy định 3 khu đóng quân tạm thời cho các lực lượng cho Quân đội Nhân dân VN.

1) KHU XUYÊN MỘC HÀM TÂN: Giới hạn phía Tây: Giòng sông Ray kéo dài về phía Bắc cho đến đường số 1 đến 1 diêm trên con đường đó, cách ngã ba đường số 1 và số 3 tam cây số về phía Đông — Giới hạn phía Bắc, Đường số 1 kéo dài theo đường thẳng về phía Đông cho đến Kim Thành trên bờ biển.

2) KHU ĐỒNG THÁP MUỒI: Giới hạn phía Bắc: Biên giới VN và Cao Miền.

— Giới hạn phía Tây: Một đường từ Tông Bình đến Bình Thành.

— Giới hạn phía Nam: Giòng sông Tiền Giang (Cửu Long) cho đến 10 cây số về Đông Nam Cao Lãnh. Từ đây một đường thẳng chạy đến Mỹ Điện rồi từ ấp Mỹ Điện một đường song hành kinh đào Tông Đốc Lộ 5km về phía Nam, đường này gặp Mỹ Hạnh Đông rồi đến Hưng Thạnh Mỹ.

— Giới hạn phía Đông: Một đường thẳng từ Hưng Thạnh Mỹ đến phía Bắc biên giới Cao Miền về phía Nam đồi Ba Voi.

3) KHU MŨI CÀ MÁU: Giới hạn phía Bắc: sông Cái lớn từ cửa sông đèn cho hợp lưu với rạch nước Trong đến khuỷu sông cách ấp Xéo Lá năm cây số về phía Đông Bắc. Một đường từ những diêm trên đến kênh Đào Ngạn Dừa và dọc theo kênh đào này đến Vinh Hưng và sau cùng một đường Nam Bắc từ Vinh Hưng ra tới biển.

Xx

Đọc sơ qua những điểm tiêu biểu về Hiệp định đình chiến này, trong các khoảng án định khu vực đóng quân tập kết của hai bên dù là những tay «tổ sư» địa lý VN cũng điện cái đầu, không làm sao tưởng tượng nổi. Vì vậy trên thực tế khi hiệp định này được mang ra thi hành đã gây ra nhiều cuộc thảm sát kinh khủng. Mặc dù trong hiệp định đã có điều khoản án định rõ như:

Điều 11 của Hiệp định có ghi:

Theo nguyên tắc ngưng bắn đồng thời khắp toàn cõi Đông Dương, sự định chỉ chiến sự phải đồng thời trên toàn cõi VN, tại tất cả các chiến trường và cho lực lượng của hai bên.

Tính theo thời gian cần thiết để chuyển lệnh ngưng bắn tới các cấp thấp nhất của lực lượng chiến

đầu đài bên, hai bên đồng ý sẽ thực hiện ngưng bắn hoàn toàn và đồng thời trên từng khoảnh (da beo?) trong những điều kiện sau đây:

— Ở Bắc Bộ VN: Đúng 8 giờ địa phương ngày 27 tháng 7 năm 1954.

— Ở Trung Bộ VN: Đúng 8 giờ địa phương ngày 01 tháng 8 năm 1954.

— Ở Nam Bộ VN: Đúng 8 giờ địa phương ngày 11 tháng 8 năm 1954.

Với lập trường «4 Không» của TT Thiệu hiện nay, nếu ông có quyết định đủ sức giữ vững lập trường thì chắc chắn trong tương lai sẽ không có một Thỏa ước ngưng bắn nào tương tự như hiệp định Genève để kết thúc chiến cuộc VN sẽ xảy ra. Vì trong tình thế hiện nay (1972) có rất nhiều điểm tương đồng và với cuộc chiến (1954) Nhưng có một điều hiển nhiên là không phe nào là kẻ chiến bại đầu hàng vô điều kiện với lập trường «4 không» của Tổng thống Thiệu, trên khắp các ngả đường chỗ nào chúng ta cũng thấy biển ngữ: «Vì Tuyển thứ 17 phải là làn mực hòa bình» mặc nhiên chúng ta công nhận hiệp định Genève dù chúng ta không ký.

Nhưng cái gì đã xảy ra? Cộng quân vượt qua làn mực hòa bình đó, và trên thực tế lãnh thổ VNCH đã bị chúng làm ung thối như thế nào chắc mọi người đều biết. Nhưng một điều hiển nhiên là đại quân Cộng sản đang trên đà chiến bại trước quân VNCH. Và những tay đạo diễn cho cuộc chiến này đang cần thu xếp ổn thỏa cho cuộc chiến này phải chấm dứt. Chủ tịch nhà nước Nga sô và vua đế Kissinger đang trên đường đến Hà Nội và Bắc Kinh phải chăng để sửa soạn cho các hai «đô sĩ» trên say sưa đấu đá nhau trên vòi đai phái chấp nhận một cuộc ngưng chiến để đem lại hòa bình cho chính họ và thế giới.

Hai võ sĩ này sẽ thỏa hiệp với nhau như thế nào, bằng một hiệp định có nội dung ra sao bây giờ còn quá sớm chưa ai có thể biết được. Nhưng phe Quốc gia buộc phe bên kia phải tôn trọng lằn mực hòa bình là vĩ tuyến 17, tức hiệp định Genève lại mang ra thi hành nghiêm chỉnh một lần nữa. Tức là một cuộc ngưng chiến Da beo vô hình đã thành hình mà chỉ khác có một điểm rất đau lòng cho chúng ta là năm 1972 Hiệp định Genève chỉ được thi hành ở một phần lãnh thổ (Miền Nam) còn Miền Bắc thì dĩ nhiên không thể nào có được. Nhưng trên thực tế Cộng Sản đã không tôn trọng Hiệp định Genève, và hiện nay chúng ta có hơn một triệu binh sĩ tinh nhuệ chỉ trong chớp mắt chúng ta có thể xóa bỏ trụy vận hàng trăm ngàn cán bộ Cộng Sản nằm vùng nên Bắc Việt bị bó tay. Như vậy nên không biết thỏa hiệp ngưng bắn nào sẽ đến với chúng ta trong tương lai, chúng ta chờ đợi nó là một lẽ đương nhiên. Vì cuộc chiến cũng phải chấm dứt dưới nhiều chiều hướng khác nhau.

Chúng ta hy vọng rằng thỏa hiệp ngưng bắn sẽ mang lại thanh bình lâu dài cho đất nước và vinh quang cho Tổ Quốc VN nói chung.



## LỐP TRẺ HÀ NỘI

BÙI VĂN BÌNH

### CHƯƠNG I

Chủ nghĩa xã hội đâu đã đỡ vỡ, mà hiện tại đang xây dựng khô khốc lúc này, Anh có cảm tưởng như nước Nga, những năm mười bảy, mười tám, sự hưng thịnh của thành niêm Hà Nội cũng giống như thành niêm Mạc Tư Khoa lú bấy giờ. Cái quan trọng là làm sao, giữ được bản chất trong sáng của tuổi trẻ lúc này. Sao cho mãi là Hoa Tím Xuân, mới

thấy minh lớn lên nhiều. Nỗi tội đây Nam mím cười. Anh nhìn ông bố với tất cả sự kính trọng yêu mến và bờ.

XXX

Long dựng chiếc xe Favolit (1) ngoài cửa. Anh khóa lại cần thận rồi dì tay vào nút chuông. Tiếng chuông kêu réo ròn rã. Lan mặc chiếc áo Dệt-kim (2) bó sát người, chạy ra mở cửa. Vừa thấy Long nàng giật bộ sưu xuống. Giọng ống ẹo, nũng nịu :

— Thôi về đi, ai bảo để người ta chờ hoài? Hẹn chín gờ rồi mới đến!

Long nhìn Lan đăm đăm, cô gái đẹp dịu dàng như mặt Hồ tây. Dưới ánh nắng buổi sáng, mái tóc Usi (3) bó lấy khuôn mặt trái xoan, cô mắt bồ câu đen láy, thơm thơm gọi mời. Long muốn ôm lấy nàng, mà áp ngực mình vào bộ ngực cao eo phẳng phình kia. Chàng dịu dàng:

— Thôi xin lỗi, vào nhà đi anh nói cho mà nghe. Lan quay lưng vào, Long bước theo, cánh cửa nau đóng lại. Trong nhà, Long tựa lưng vào cửa, Lan đứng giữa nhà. Chàng nháy nháy, tinh tú.

— Lại đây em!

Lan điệu bộ dạo dăm:

— «Ông Bô» (4) «Bà Bô» (5) trên gác kia kia, bọn nhóc sắp đi chơi về, Muốn đuổi ra khỏi nhà chứ? Thấy căn nhà im lìm, không một tiếng động, mà lại tối qua Lan cho chàng biết: Sáng nay ba má nàng cho các em đi «sợ tám». Anh chị nàng đi học xa không về, Yên bụng Long lên giọng yên hùng với người đẹp.

— Anh đâu có chờ, dù bị đâm trúng ngực, bị chém xả vai, bị đì **ấp** (7) ngay cũng được mà. Lại đây em! Lan đứng lỳ, đôi chân lùi rùi muộn bước lại tim đập thình thịch, hai má ửng hồng rạo rực, Nhưng vẫn đúng nguyên chỗ cũ, nay nhách mép gọi mời.

Chàng trai bước vội lại ôm ghì lấy cô gái. Đôi môi chàng mút chặt lấy môi nàng, bế xíc nàng tới giường.

— Em biết không? Anh mắng việc, không anh đến từ bây giờ cơ; «Ông Bô» Anh bắt anh đi mua phụ tùng cho cự sủa xe. anh phải xấp hàng mãi. Long tha thiết thanh minh với người đẹp, Lan nhìn thẳng vào mắt Long. Nàng biết tỏng Long nói phét, không muốn để Long lúng túng lúc này, nàng gật gật, nũng nịu khôi hài:

— Ủ, em biết mà, chàng kỳ mã yêu quý của em. Như con ngựa thăng xong yên cương. Long ôm chặt Lan.

Tiếng còi thành phố bắt chợt rú lên báo động, từng loạt súng phòng-không nổ liên hồi. Lan đẩy Long ra, nàng thi thoảng:

— Ra hầm anh, máy bay! Long lắc đầu nhìn Lan đăm đuối;

— Không bao giờ em à, có số cả! Chàng giục Lan;

— Nhắm mắt lại đi em, Lan lim dim, mặt nồng eo lại trong sự sung sướng tuyệt đối.

Ngoài trời tiếng gầm rú của máy bay phản lực. Tiếng bom tiếng úng ầm ầm hồn loạn. Nhà cửa rung lên. Bây giờ chẳng gì còn có ý nghĩa cả. Chỉ còn tiếng thở hồn hồn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong hỗn loạn của những tiếng động, tiếng la ó của anh ta về đường phố, lát sau cõi báo an tĩnh đặc biệt.

Lúc này hơn mươi giờ. Hai người đã mặc quần áo nhau ngập ngừng, ngượng nghịu. Long mung lung mọi ý nghĩ, dư âm của sự dụng chạm hỏi nay vẫn còn trong chàng, cầm ly vải hộp trong tay, đi đi, lại lại như đang suy nghĩ điều gì, bỗng chàng quay lại hẹn người tình:

— Chiều nay đi bơi thuyền Hồ Tây nhé em!

Lan gật đầu không nói.

Tưởng Lan không vui Long hạ giọng tha thiết:

— Bây giờ anh phải về «tự tử» (8) không nhà chờ, Anh cũng muốn ở lại.

— Ủ, Anh về đi «kharaxo» lắm. Lan nói không níu kéo. Nàng cũng giả bộ thanh minh với Long:

— Em còn nhiều việc chưa làm quá, này nhé: lau nhà, la quần áo, cho thỏ ăn, giặt giũ bao nhiêu việc.

Tiễn Long ra cửa nàng mím cười, nhìn Long mét mỏi đạp xe đi.

Phố Huế buổi trưa tấp nập người, đủ các loại xe đặc nghịt mặt đường. Tiếng chuông xe điện keng keng, inh ỏi. Các cửa hàng mỗi lúc một đông, nhất là cửa hàng bán thực phẩm chín, người xếp hàng chờ cả vỉa hè.

Nỗi bức dọc vô cớ, từ đâu ừa đến với Long, chàng chửi thầm:

— Mẹ kiếp! bây giờ máy bay nó áp đến thì chết cả nút!

Chàng nhấn mạnh bê-đan lướt vụt những chiếc xe trước mặt. Trên vỉa hè cùng chiều, đủ các mẫu áo đi lại. Một cô gái đầu uốn ốp, gầy gòn kiểu usi, quần «sợi se» (9) bó sát cặp đùi căng nịch, chiếc sơ mi tay lửng, màu vàng da bò, hẵn lèn những đường cong trên thân hình cân đối. Eo thắt đều, đập vào mắt Long, chàng nhấn mạnh tới liếc nhìn cô gái. Hai cái nhìn bắt gặp nhau. Long cười thật tình cảm lấy lòng người đẹp, cô gái cũng nhoắn cười rồi bước nhanh hơn. Ý định tán tỉnh, chiếm đoạt bùng lèn thúc dục, dùt khoát phải «cua» (10) đồ con em đồng này mới về, chàng nhủ thầm. Lan lúc này không còn gì trong ý nghĩ của Long, nàng đến với Long là cô gái thứ năm rồi, chứ sớm sửa gì? Vỏ kịch đã đến hồi đóng màn, phải «chè» Lan, bữa nay đã định «danh thi hàn» với nàng thì cái Ông Nam «cặc chết» lèn mặt «bôn sê vich» (11) làm minh chưa dùt khoát, mà cũng tại chưa kiếm được con nào «trên trường» Lan. Nghĩ vậy, chàng trai áp vào vỉa hè, bá sát người thiêum nữ.

Phố phường đông đúc người đi chơi, đi sắm sửa, ngày cuối-nhật. Chàng lịch sự bắt chuyện làm quen.

— Xin lỗi chị, cho tôi hỏi chút ít. Người con

gái dễ dãi đứng lại. Nàng nhìn Long như biết trước ý định của chàng.

— Hình như chị làm ở Điện-cơ Tam-quan!

— Sao anh biết?

— Vâng! Tôi có người quen làm đấy!

— À chị ở Phân Xưởng nào nỉ?

Nàng con gái nhìn Long, như riếu-cợt. Nàng trả lời gọn lỏn:

(CÒN TIẾP)

### CHÚ THÍCH :

(1) «Favolit» một loại xe đạp của Tiệp, đẹp khỏe lich sự, đắt tiền nhất Hà Nội.

(2) «Dệt Kim» một loại áo lót Chun

(3) «Usi» một kiểu uốn tóc của thiếu nữ thịnh hành tại Hà Nội.

(4) «Ông Bô» tiếng lóng chỉ Ông Bố

(5) «Bà Bô» tiếng lóng chỉ Bà Mẹ

(6) «sợ tám» rời khỏi Hà Nội, tránh máy bay

(7) «đi ấp» tiếng lóng chỉ đi tù

(8) «tự tử» tiếng lóng chế riển bữa cơm từ khi phải ăn độn bột mỳ bắt đầu có từ này.

(9) «sợi se» một thứ dạ đất tiền của Đức

(10) «cua» tiếng lóng chỉ tán tỉnh

(11) «bôn sê vich» tên gọi đảng Cộng sản Nga



### MariSén

Bà chủ đã chịu đựng em Sén hết cỡ, bởi vì thời buổi này giới Sén thật hiếm và quý. Cần nǚ thư ký, bạn chỉ cần mắt vài trăm đồng báo rao vặt là có cả chục em đến xin việc tha hồ cho bạn tuyển lựa nhưng Sén nào thì cho em này ra còn lâu bạn mới tìm được em khác. Mà đại khái em Sén nào cũng khen kiệu, lười biếng, đòi hỏi nhiều và sẵn sàng bỏ việc như nhau. Tuy biết vậy nhưng vì chịu hết nổi, sau cùng bà chủ cũng phải cho em Sén đang làm nghỉ việc.

Em Sén chấp nhận ra đi ngay, không chút tiếc thương. Cầm tập giấy bạc tiền lương những ngày cuối cùng bà chủ vội vã trả trên tay em cùi xuống đưa hai tờ giấy 500 cho con chó béc đê đang nằm bên cửa và nói:

— Chia cho mày 1.000 dây nghe Tô.. Về công mày giúp tao chui chén dĩa nhà này.

### Mừng quâ

Đôi nhân tình hẹn nhau bỏ nhà trốn đi. Nửa đêm chàng đến nhà nàng, bắc thang leo lên cửa sổ phòng nàng và duc:

— Em sửa soạn xong rồi chứ?? Đi lẹ lẹ lên..

Nàng sợ hãi:

— Anh nói khẽ chút.. Ông già em nghe được thì chết..

— Em dừng sờ, chàng nói.. Ông già em vira đi ladders thang cho anh mượn. Hiện ông đứng ở dưới giữ chân thang cho anh..

## Tại sao người ta đi bằng 2 chân

Hôm nay bần đạo xin trình bày cùng quý đạo hữu một đề tài có tính cách thuần túy khoa học lại hơi có mùi mẫn lịch sử và triết lý nữa. Một động cơ thúc đẩy bần đạo quan tâm đến vấn đề khoa học, là các bài mục ông Đạo Cầy gần đây hay bị nài cục độc giả đang đọc bỗng khụng lại không biết tại sao ông Đạo đang viết ngon trớn lại tốp đánh boong một cái. Nhiều bài bần đạo viết bắt đầu bằng một linh túc, kết thúc bằng một câu nhận xét. Nhưng câu nhận xét bỗng dừng biến mất như con sóc bị cụt đuôi. Con sóc bị cụt đuôi, thi trông giống như con chuột, nô tướng chuột cái bộ hèn lấm.

Vậy thì, thưa quý vị tại sao con người lại đi bằng hai chân?

Trước hết quý vị phải nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này.

Lịch sử của nền văn minh nhân loại khởi sự từ chuyện con người đi bằng hai chân. Trong số các giống vật thuộc loài có vú, chỉ có loài người đi bằng 2 chân trong khi ngay cả loại khỉ chúng cũng vẫn tiếp tục đi bốn chân. Đôi khi con khỉ tập tễng bắt chước cũng đi bằng hai chân nhưng trông chúng vẫn có dáng khom khom, rất khỉ.

Nhờ đi thẳng đứng bằng 2 chân nên 2 tay con người được tự do. Hai tay tự do bắt đầu tay máy, sờ soạng, tìm hiểu thế giới và tìm cách chinh phục thế giới. Chính hai bàn tay con người đã chế tạo ra dụng cụ, từ cái chày bằng đá cho tới nay người ta mới tìm ra để giải thích tại sao con người đi bằng hai chân, thay vì 4 cẳng.

Có một điều là quý vị sẽ hỏi: «Tại sao loài khỉ tiền nhân bỗng dung lại đơn nhà rabiền sinh sống không sống trên đất liền nữa?»

Phải chàng hàng chục triệu năm trước cũng có một tình trạng khẩn trương, nhu yếu phẩm khan hiếm, cấm bán cà phê sữa, xăng rực rịch tang giá, hay là có lệnh đòn quân, có cộng sản xâm lược?

Sau đây sẽ xin trình bày lý thuyết về nhân loại học của ông Đạo Cầy,

Vậy tại sao người ta lại đi bằng hai chân?

Theo Thiền ý của bần đạo, loài



## ÔNG ĐẠO CẤY

đười nước, bị nước ngập đến cổ nên tổ tiên chúng ta phải đứng dậy, đi bằng 2 chân. Trong thời kỳ này, xã hội loài khỉ tiền nhân đó đã do phụ nữ lãnh đạo.

Nếu quý vị muốn chứng nghiệm lý thuyết của bà Elaine Morgan, xin mời quý vị đi thăm các bãi biển như Vũng Tàu, Long Hải. Ở đó quý vị sẽ thấy quả thật khi ở trên bờ thì người ta hay nằm lèo, còn khi xuống nước, ngược lại, người ta phải đứng dậy, đi bằng hai chân. Và trong các xã hội loài người ở bờ biển đó, thực sự phụ nữ cũng đóng một vai trò rất quan trọng.

Một lý thuyết đơn giản như vậy mà cho tới nay người ta mới tìm ra để giải thích tại sao con người đi bằng hai chân, thay vì 4 cẳng.

Có một điều là quý vị sẽ hỏi: «Tại sao loài khỉ tiền nhân bỗng dung lại đơn nhà rabiền sinh sống không sống trên đất liền nữa?»

Người sở dĩ phải đi bằng hai chân là vì ngay từ thời tiền sử, các giống khỉ tiền nhân (prehominid apes) đã có máu làm chính trị rồi. Không phải là con khỉ đó nó cần giải phóng hai tay để chế tạo dụng cụ như các nhà nhân loại học và chủ trương. Bà Morgan kể trên nói rằng các chị khỉ (các cụ bà khi đứng hơn) đã phải dùng tay để cầm các mũi đá nhọn mà ngày nay vẫn vò sò vò hổn ra, trong khi các cụ ông thì có răng nanh để cạy. Các nhà nhân loại học khác cũng cho rằng loài người phải đứng dậy đi bằng hai chân để 2 tay rảnh mà cầm đá ném thú vật săn mồi. Theo các lý thuyết đó thì việc con người di bằng hai chân hoàn toàn do động cơ thiết thực và hữu ích. Nghĩ như vậy thì quả lạc quan! Nếu loài người thực sự đáng lạc quan như thế thì lịch sử đã toàn chuyện tốt đẹp, đâu có bị thảm và hãi hùng như ta vẫn thấy?

Sự thực động cơ thúc đẩy con người đi bằng chân là các động cơ hết sức phũ phiếm vô ích. Đó là cái máu thích làm chính trị của loài khỉ tiền nhân.

Thứ nhất, những con khỉ làm chính trị cần phải có 2 tay rảnh rồi để vung vẩy làm điệu bộ nói khi trò tài hùng biện. Thứ two, tượng con chó, con mèo, con hổ, không làm sao có thể làm bộ tịch hùng biện được! Nói nang hù

hỗn thì 2 cách tay phải vung vẩy, khoa trương. Không lẽ miệng nói rồi duỗi vung vẩy? Làm sao quần chúng có thể trông thấy cái đuôi điện giả khi điện giả bước lên diễm dan?

Hơn nữa, có người hùng biện thì phải có người vỗ tay. Đó cũng là lý do khiến con người phải giải phóng 2 tay mình lên khỏi mặt đất mà đứng bằng 2 chân. Khi một vị lãnh tụ ra trước quốc hội, vung tay hùng biện, thi các đại biểu phải vỗ tay ào ào hoan hô. Nếu không có 2 bàn tay được giải phóng thi các đại biểu chỉ còn cách là ngoge nguây cái đuôi để hoan nghênh như con chó vẫn hoan nghênh chủ ngoge nguây đuôi thi không tạo ra tiếng động ồn ào như khi vỗ tay.

Còn một lý do nữa, là người ta nên do tay để biểu quyết thông qua các dự luật. Nếu không có 2 cánh tay được giải phóng thi làm sao các đại biểu thông qua các dự luật được.

Đó là những động cơ khiến loài khỉ tiền nhân đã đứng dậy đi bằng hai chân vậy.

### Tin suy diễn

Trong nghề làm báo có một loại tin gọi là Tin Suy Diễn, một thứ tin có đặc tính là rất hay để tin vui.

Thí dụ như tuần vừa qua ông Podgorny chủ tịch nhà nước Nga Sô sang Hà Nội. Trong khi đó thi có tin Kissinger sang Bắc Kinh.

Tất cả các báo đều có thể suy diễn rằng thế nào Podgorny cũng gả ái thích với Hà Nội về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga tháng vừa rồi. Trong khi đó thi Kissinger sẽ giải thích về vụ đó với Bắc Kinh.

Suy diễn như vậy là chắc chắn lắm rồi. Cam đoan không sợ trật.

Nhưng tiếp theo đó, nhà báo chưa thỏa mãn, muốn suy diễn xa hơn nữa.

Họ có thể »loan tin« rằng Podgorny đến Hà Nội để thuyết phục Bắc Việt ngừng các hành động quân sự đồng thời giảm bớt yêu sách đối với Mỹ.

Trong khi đó thi Kissinger cũng đến Bắc Kinh để yêu cầu Trung Cộng làm áp lực với Hà Nội nhằm nêu ý Mĩ chấm dứt chiến tranh VN, giúp Nixon đặc cử.

Tổng hợp 2 cách suy diễn trên, các nhà làm tin có thể loan báo tổng quát rằng: Mĩ, Nga, Tàu thỏa

thuận tìm cách chấm dứt chiến tranh VN trong tháng này! hay là: «chấm dứt chiến tranh VN trước tháng 10-1972».

Suy diễn như vậy rất khéo. Vừa làm thỏa mãn những hy vọng và ước muôn của độc giả, là ước vọng hòa bình. Các độc giả ở tuổi độn quân sẽ tìm đọc bằng được các tin trên. Suy diễn như vậy lại còn chứng tỏ các nhà báo phân tích tinh hình vỗ cùng bén nhạy, thông minh.

Nhưng các nhà báo VN bao giờ cũng bén nhạy và thông minh hơn các nhà báo ngoại quốc. Vì vậy, họ còn suy diễn xa hơn một bậc.

Ngay sau khi có tin Kissinger lên đường, Bắc Kinh, lập tức có nhà báo Saigon long trọng loan tin.

«Kissinger sẽ tới SG» Tin này được loan báo bằng thứ văn chương báo chí rất huệ dạng như sau: «Các quan sát viên chính trị tại Thủ đô Saigon không bác bỏ một tin đồn theo đó thi Tấn Sĩ Kissinger sẽ viếng thăm SG và hội kiến với TT Thiệu sau khi rời Bắc Kinh». Vậy là tờ báo có thêm một tin giật gân xuất sắc.



Cùng lúc đó, có tờ báo khác lại suy diễn cho ông Kissinger đi Hà Nội. Tờ báo chỉ việc nói theo cung cách tin mật rằng: «Trong thời gian 4 ngày ở Bắc Kinh, Kissinger đã bí mật sang Hà Nội cùng thống chế Diệp kiêm Anh». Ai cũng biết Diệp kiêm Anh là nhân vật Trung Cộng chuyên phụ trách các vấn đề với Bắc Việt.

### Quan lối

Câu chuyện Dự Luật Ủy quyền Hạn chế lại thành một dấu đề bàn tán của dân thủ đô.

Dự án luật của 3 nghị sĩ đề nghị Ủy quyền cho Tổng thống về phương diện an ninh và quốc phòng. Khi dự luật này được Hạ Viện mang ra thảo luận, các đại biểu đã thêm vô 2 lãnh vực nữa là Kinh Tế và Tài Chính. Tất nhiên có

danh hiệu thông qua dự luật và chuyển lên Thượng viện,

Lần thứ nhì, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại phải gửi một văn thư sang Thượng Viện thúc dục các nghị sĩ thảo luận và yêu cầu thông qua dự luật.

Khi dự án luật Ủy quyền trước tra sang Thượng Viện, ông Thiệu đã gửi thư sang yêu cầu «hậu thuẫn tối đa» nhưng cũng chỉ được 21 nghị sĩ ủng hộ, và còn 27 nghị sĩ chống.

Lần này, ông Thiệu còn nêu rõ 4 lý do để xin Thượng Viện Ủy quyền cho Hành Pháp. Toàn là những lý do nghiêm trọng và khẩn cấp cả.

Nhưng theo phản ứng của các nghị sĩ thì thấy Thượng Viện không coi chi là khẩn cấp.

Trước hết văn phòng Thượng Viện giao cho 6 ủy ban nghiên cứu dự luật. Ủy ban Tư Pháp và Định chế phải nghiên cứu dự luật ủy quyền coi có phù hợp với hiến pháp hay không. Các Ủy ban Quốc Phòng, Kinh Tế, Tài Chính, Cảnh Nông, Lao Động cũng phải nghiên cứu để coi các lãnh vực Quốc Phòng An Ninh Tài Chính Kinh tế (trong đó có Cảnh Nông, Lao Động) sẽ bị ảnh hưởng của luật ủy quyền như thế nào.

Sau khi 6 ủy ban nghiên cứu xong Hội Đồng chót của Thượng Viện moi họp lại cử ủy ban thuyết trình. Ủy ban này cũng phải nghiên cứu riêng một lần nữa rồi mới thuyết trình được. Xong mới đem ra Thượng Viện bàn cãi.

Các vị trong văn phòng TV đã làm việc đúng qui tắc không chè vào đầu được. Nhưng cũng đúng là đúng định một cách lò liều không thể chối cãi được. Phần lớn các chức vụ trong văn phòng thượng viện thuộc nhóm Bàng Huệ và Hoa Sen. Cả hai khối này đều chống việc Ủy quyền. Vì vậy ta hiểu tại sao các vị chủ tịch lại chịu theo đúng thủ tục một cách đúng định như vậy. Ngay trong cung cách làm việc của Thượng Viện ta cũng có thể đoán được rằng các nghị sĩ sẽ bác luật Ủy Quyền thứ hai này. Vì họ đã bác bỏ từ căn bản tính chất cấp bách và khẩn trương của việc Ủy quyền.

(Xem tiếp trang 56)



# PHIỀU

## TÊ ĐÊ

Có hai cách để giải quyết vấn đề; Một là hủy diệt, hay là tạo một cái mới để thay cái cũ.

Nàng không thể thực hiện được điều thứ nhất, nàng không đủ can đảm Nàng sợ chết. Có lần nàng đã uỷ ra ý tưởng dành hết tiền kiếm được mua hoa hồng Brigitte trải quanh mình rồi uống thuốc ngủ tự tử. Nàng tìm một cái chết dịu dàng. Một lần khác, ngồi trên phi cơ từ Đà Lạt về Saigon nàng mong chiếc phi cơ nổ tung để nàng được chết không còn một vết tích giữa không trung. Thân thể cần đổi; và khuôn mặt sắc nét của nàng sẽ biến thành một thứ bụi rác trên một đồi cỏ, một cánh rừng hay trên biển xanh. Nhưng cuối cùng chiếc phi cơ đã đáp xuống phi trường an toàn. Cuối cùng, nàng đã làm như mọi người là tháo giày lụng an toàn ở chỗ ngồi, xuống phi cơ và trở về phòng bằng một chiếc taxi. Chiếc taxi đi qua những quầy bán hoa Brigitte ở đường Nguyễn Huệ. Sở dĩ nàng thích chết trong một vụ nổ phi cơ vì thứ nhất nàng đã đọc trong một cuốn tiểu thuyết ngoại quốc nào đó có một cô bé nói với người tình: «Anh ơi, khi nào anh không còn yêu em nữa, hay khi em già em sẽ thuê một chuyến máy bay, bay lên cao để nhìn thấy những vết chân chúng mình đã từng đi với nhau trong công viên, trên đường phố, trên đồng cỏ và cuối cùng tới một hình ảnh nào đẹp nhất của chúng mình xuất hiện chiếc phi cơ sẽ nổ tung để em mang theo hình ảnh đó sang thế giới khác», lý do thứ hai là nàng không thích chết dưới đất. Đã có quá nhiều người chết dưới đất, Nàng không thích giống đám đông.

Một lần khác nữa, ở trong phòng tắm nàng thấy lưỡi dao cạo, nàng định cắt cổ tay nhưng khi nàng nhìn vào gương và thấy thân hình trần của nàng quá đẹp nàng đã ném lưỡi dao ra cửa sổ. Và nàng không chết.

Nàng cũng không thể thực hiện được điều thứ hai là tạo một cái mới để thay cái cũ, tạo một người đàn ông mới để thay đàn ông cũ.

Không dễ gì thực hiện được điều này.

Trong khi đó, nàng chỉ còn chờ đợi, chờ đợi 1 người đàn ông, hay chờ đợi một cái gì đó xảy đến với nàng.

Trong khi đó nàng vẫn bị ám ảnh bởi một quả khứ say đam.

Trong khi đó nàng vẫn phải sống những ngày đều đặn, chịu đựng, chán chường, trống rỗng.

Tiếng phản lực cơ đánh thức nàng dậy. Nàng mở mắt, lấy đồng hồ đeo tay ở đới gối đưa gần lại chiếc đèn ngủ để xem giờ: 5g30. Còn quá sớm.

Trước kia quay sang bên phải nàng đã bắt gặp khuôn mặt của Tuấn với bộ râu mép thật đàn ông. Tuấn có thói quen cho nàng gói tay trái của chàng vào buổi sáng và tay phải của chàng thường ôm vòng lưng nàng để đỡ lùa những ngón tay vào tóc sau gáy nàng hoặc xoa tròn trên lưng trần của nàng.

Nàng sẽ thức dậy cùng Tuấn, pha cà phê cho chàng, và khi chàng mặc xong bộ đồ bay, nàng sẽ ôm hôn chàng, lấy răng cửa cắn dài theo viền ria mép của chàng. Tuấn sẽ ôm nàng hôn lên mi, má và môi rồi rời phòng. Nàng sẽ mở cửa sổ đứng ở

trên nhìn xuống đường yên tĩnh buổi sáng để thấy Tuấn ngồi trên chiếc Lainbretta trắng kiêu thê tho với cái túi bay. Nàng sẽ thấy Tuấn vẫy nàng và nàng sẽ nghe thấy tiếng máy nổ ròn. Và cuối cùng là vé khói mỏng manh của chiếc xe để lại trên mặt nhựa xám.

Bây giờ thì nàng nhâm mi nằm trên một chiếc khăn trải giường cóin hình những chiếc lá thu vàng úa. Nàng cảm thấy nàng cũng là một chiếc lá vàng hay một thân cây mù.

Con chó con thức dậy vẫy đuôi chạy ra dõi gầy vẩy của nàng rồi tiếp tục nằm ngủ. Nàng xoay mình ra gần mép giường cúi đầu xuống và lấy tay xoa lên mình con chó.

Nó là một con chó bông trắng, con chó đặc, Tuấn cho nàng vào ngày sinh nhật của nàng, Tuấn tuổi chó.

Con chó kêu lên những tiếng đế thương và thè chiếc lưỡi hồng liếm những ngón tay nàng.

Nàng dậy và nhìn bông marguerite trắng trong chiếc lọ sứ màu đen, cuống hoa hơi héo cong xuống như cổ của một thiếu nữ buồn.

Nàng vào toilette. Con chó con theo nàng vào. Nàng nhìn vào gương, lấy ngón tay xoa lên quầng mắt. Nàng mất ngủ nặng. Đạo này nàng phải uống Tranquail liên miên.

Chợt nàng muốn nghe một âm thanh quen thuộc. Nàng cảm cái máy cạo râu của Tuấn. Tiếng máy kêu êm.

Nàng buồn. Nàng thích cái chất buồn đó. Nàng đốt một điếu Kent và «ngồi xuống». Con chó nambi đỗ cát vào một cái hộp giấy để ở góc phòng. Con chó Lucky thích ỉa trên cát. Nàng tự hỏi không biết ai dạy nó cái style đó. Tuấn và nàng đồng ý đặt tên con chó là Lucky vì Tuấn là pilot. Một phi công thì cần phải may mắn lắm mới thoát khỏi đạn phòng không của địch hay những trực trặc về máy móc. Tuấn lái Skyraider.

Chiều nay nàng không đi qua công viên. Cát hấy cồn. Nàng tới một tiệm chụp hình. Nàng bảo ông chủ tiệm lấy thước giấy đo mặt nàng. Nàng muốn nghịch ông thợ ảnh. Nàng không nói lý do. Cuối cùng nàng đưa ra tấm phim của Tuấn. Nàng bảo ông thợ ảnh phóng đại tấm phim đúng kích thước của nàng. Bây giờ thì ông thợ ảnh hiểu. Ông mỉm cười với nàng và đưa biên lai.

Vào một tối mưa, nàng lên giường ngủ và mang hình phóng đại của Tuấn hôn môi Tuấn và úp lên mặt. Khuôn mặt Tuấn áp đúng kích thước khuôn mặt nàng.

Một phút nào đó nàng thấy nàng khỏe. Nàng lại uống Tranquail và lè lưỡi Tuấn đầu giường. Nàng ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau mọi chuyện lại bắt đầu gần như thế. Thức dậy, đỗ cút con Lucky vào cầu tiêu, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn điểm tâm một mình, tới ngân hàng đếm tiền. Mùi tiền quen thuộc đến khó chịu. Buổi trưa, hút thuốc Kent, uống chocolate lạnh, đọc tiểu thuyết, và buổi chiều qua công viên bốc cát bỏ vào túi nylon che con Lucky. Buổi tối thì có nhạc của Mantovani và Tranquail.

phải đi qua một bức tường dài màu xám, đầu bức tường là một thùng rác có những hộp giấy và hộp đồ ăn của Mỹ.

Trên bức tường có những hàng chữ: cấm dân giấy, cấm đỗ rác, đường tư cấm đậu xe. Private Road no parking. Ở một khoảng tường có vẽ những hình vẽ tục tĩu về sex. Những hình vẽ này trước đây nàng rất thích bây giờ là một thách thức, một tiêu chí. Nàng thường nhìn thẳng và luôn luôn deo kính đen khi đi qua bức tường này.

Tới ngân hàng nàng treo áo mưa rồi vào chỗ. Nàng trầm lặng. Nàng đếm tiền. Nàng ngửi thấy mùi tiền thơm. Nhưng nàng buồn. Nàng cần mùi đàn ông.

Buổi trưa nàng không về phòng. Nàng thường cầm một cuốn tiểu thuyết để xem đút quăng ở Continental.

Ngồi ở đây nàng ít bị người ta nhìn như ở Brodard, Pagode, Givral. Nàng khá thu hút. Nàng biết điều đó qua những cái nhìn của đàn ông ngoài phố.

Nàng thường gọi một ly chocolate lạnh uống với một cái ống hút. Nàng hút thuốc Kent

Cũng có khi nàng ngồi ở dưới gốc cây trong công viên đường Tự Do hoặc vào một rạp chớp bóng xem một phim cũ, nhất là phim mà Tuấn và nàng đã xem.

Buổi chiều khi đi làm về nàng có thói quen đi qua công viên và lấy một cái túi nylon nhỏ từ chiếc sac ra. Bốc cát bỏ vào đó mang về phòng. Nàng sẽ đỗ cát vào một cái hộp giấy để ở góc phòng. Con chó Lucky thích ỉa trên cát. Nàng tự hỏi không biết ai dạy nó cái style đó. Tuấn và nàng đồng ý đặt tên con chó là Lucky vì Tuấn là pilot. Một phi công thì cần phải may mắn lắm mới thoát khỏi đạn phòng không của địch hay những trực trặc về máy móc. Tuấn lái Skyraider.

Chiều nay nàng không đi qua công viên. Cát hấy cồn. Nàng tới một tiệm chụp hình. Nàng bảo ông chủ tiệm lấy thước giấy đo mặt nàng. Nàng muốn nghịch ông thợ ảnh. Nàng không nói lý do. Cuối cùng nàng đưa ra tấm phim của Tuấn. Nàng bảo ông thợ ảnh phóng đại tấm phim đúng kích thước của nàng. Bây giờ thì ông thợ ảnh hiểu. Ông mỉm cười với nàng và đưa biên lai.

Vào một tối mưa, nàng lên giường ngủ và mang hình phóng đại của Tuấn hôn môi Tuấn và úp lên mặt. Khuôn mặt Tuấn áp đúng kích thước khuôn mặt nàng.

Một phút nào đó nàng thấy nàng khỏe. Nàng lại uống Tranquail và lè lưỡi Tuấn đầu giường. Nàng ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau mọi chuyện lại bắt đầu gần như thế. Thức dậy, đỗ cút con Lucky vào cầu tiêu, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn điểm tâm một mình, tới ngân hàng đếm tiền. Mùi tiền quen thuộc đến khó chịu. Buổi trưa, hút thuốc Kent, uống chocolate lạnh, đọc tiểu thuyết, và buổi chiều qua công viên bốc cát bỏ vào túi nylon che con Lucky. Buổi tối thì có nhạc của Mantovani và Tranquail.



## NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG

65

Chú Mau ngửa mặt lên trời, nói mơ màng :

— Người Pháp. Bọn nó trước đây mười năm đốt làng của ta. Trước đây nhiều năm nó bắt lính đánh xâu, thâu thuế. Chú đã thấy tù binh Pháp bị trói bằng tay thả dọc theo sông cái. Đêm hôm đó, trời có trăng, ghe thi trôi lèn kênh, chú đi kháng chiến... ở ở, chỉ là mộng cả. Thời, chú đi nấu cơm cho cháu cái đã chử.

Chú Mau vào bếp. Suốt đời chú là tấm gương về sự nhẫn nại, chịu đựng, là biểu tượng của sự hy sinh, vị tha, của sự vinh danh và vô danh.

Trong các đại gia đình giàu có VN thường có hình bóng chú Mau. Họ thường là trẻ mồ côi hay là con cái gia đình nghèo nàn được phú hộ đem về nuôi. Thuở nhỏ họ trong tư cách một người giúp việc, chăn trâu cát cỏ, nấu cơm đun nước. Lớn dần họ được sử dụng vào việc đồng áng tưới xịt, ghen. Mỗi như thế, cho tới khi họ là một nông dân thực thụ, được gia đình phú hộ cưới vợ cho, được xem như là con cái trong gia đình. Nhiều trường hợp, những người «chú Mau» được chia cả một ít gia sản. Và con cái họ vẫn thường là gai cắp hầu hạ qua nhiều thế hệ nữa.

Người Việt Nam, trong truyền thống đạo đức Đông Phương, dù đã một thời kỳ thử lửa của duy vật và bị khích động toàn triệt về sự cầm thù gai cắp, chung thủy họ vẫn còn lòng định bàng bạc trong tận cùng tâm lý cái tình bà con láng giềng thương yêu gia quyến.

Họ chẳng thể phản bội người đã nuôi dưỡng họ từ tấm bé, chẳng thể đâm chém ngay chính thân thể mình, không lý nào bầm vầm ruột thịt huynh đệ để cướp với máu tươi. Một đời trưởng hợp họ gặt hại lẫn nhau vì tình thế mỉa mai của quyền lợi hay lý tưởng. Dù sao đó chỉ là những con sóng băng qua một mặt hồ lớn, Sóng tan đi, mặt hồ

vẫn chỉ còn là nước. Cái truyền thống Việt tộc vẫn là nguồn nước trong tinh khiết.

Chú Mau là một trong muôn trùng tinh tú đó. Chú một đời hy sinh cho gia đình Phương Ngọc. Chú toan đều cả cái chết của mình cứu cha mẹ Phương Ngọc, lúc mà cả gia đình di tản lên núi bị máy Pháp oanh tạc nặng nề.

Hạnh phúc của gia đình Phương Ngọc còn đây phần lớn là do chú nữa. Chú nhẫn nại các kỵ. Chú làm lũ. Chú làm tất cả những công việc gian nguy khó nhọc mà cả cha mẹ Phương Ngọc không hề làm được.

Thời kháng chiến, gai lừa, gia đình Phương Ngọc có khi đói khát. Một bàn tay chú chạy vạy mìn. Đó là lúc mà gai cắp công nông cầm lưỡi dao thù hận vào trái tim gai cắp tư sản, lúc đầy trời là cò đỏ và tiếng hát kích thích những đứa trẻ mồ côi xưa kia bấy quay về. Hồi những trẻ đầu đường, xó chợ, bờ những con hoang bên lề đời sống bị xã hội từ bẩn gạt bỏ ra ngoài, chúng phải trở về uống những giọt máu trả thù đầy nhất của lịch sử một thời.

Giữa thời đại đó, Chú Mau sống khoan dung bình tĩnh ra ngoài dòng cuồng lưu, nhận biết vai trò của mình. Chú trở thành một người thầm lặng phản cách mạng, con chó ghê của gai cắp, nhưng chú đã giữ được trái tim tinh khiết cùng tình cảm tuyệt vời của một con người.

Chú Mau không có con cái nên đem lòng yêu thương Phương Ngọc. Suốt năm tháng chú làm việc quản quản. Mái nhà này, với chú như là một tu viện.

Hàng năm chú không hề đến cái thị trấn nhỏ nơi trong tinh lý. Họa hoán.

Những lúc Phương Ngọc hay Lê Ngọc đi đâu về nhỡ trời tối thì chú tối ngã ba làng, nơi đầu đường cái quan đưa họ băng qua đường cát về tời nhà mà thôi.

67

Về môi miệng, chú là người lương thiện, chẳng bao giờ mách lèo hay vọng ngôn loạn ngữ. Thế mà chiều này chú nói tới người Mỹ, một điều Phương Ngọc cũng như mẹ nàng phải sững sốt.

Khi chú vào bếp rồi, mẹ Phương Ngọc nói với nàng :

— Chắc người làng phải đồn đãi tin gì ghê gớm lám chứ Mau mới phải hốt hoảng như thế.

— Con cũng đoán vậy, Phương Ngọc trả lời, gần đây tình hình rối rắm quá.

— Nước nhà chẳng bao giờ yên. Bà mẹ thở dài. Rõng tối phảng phất.

Trong hoàng hôn Phương Ngọc chợt nhớ tới Huân, những ngày chiều hôm, chiều lạ lùng mới mẻ, chiều nàng cùng Huân bước trên bãi biển về, những chiều, những chiều, một ngày mới lạ, một ngày qua trạng thái tâm lý ngượng ngùng tiễn tiền trước kia đã trở thành bức màn nhung yêu điều đáp lèn đời sống nang.

Người Mỹ. Chuyện đó có liên hệ gì tới hạnh phúc cùng tình yêu nàng đâu, thế là sau lời nói chú Mau, hoàng hôn chùng xuống, nàng ngậm ngùi, dấy động tâm linh.

Nàng nói nhỏ :

— Xã hội mình bị khuấy động hoài bởi kẻ lừa.

— Dù sao mẹ cũng mong con được toàn vẹn hạnh phúc với Huân. Người mẹ nói mơ màng.. Còn Lê Ngọc nữa. Nô ương nơi nào là mẹ già nơi đó ngay. Các con có nơi nương thân rồi, mẹ đều suối vàng cung vui.

(CÔN NỮA)

### giới thiệu sách

#### ● HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU

- Tập truyện đầu tay của Hoàng Ngọc Tuấn, cây viết dễ thương nhất năm 1971.
- Hình như những người yêu nhau phải đọc cho được.
- Quán Văn xuất bản.

#### ● QUÂN VƯƠNG (Le Prince)

- Kiệt tác phẩm bất hủ của Machiavel — Quân Văn xuất bản.
- Chưa thể lanh đạo, chỉ huy, làm chính trị, học chính trị nếu chưa đọc «Quân Vương»
- Tổ quốc làm nguy? Tại sao làm nguy, trách nhiệm của ai. «thuốc chữa» là gì?
- Machiavel đã ghi rõ ràng trong Le Prince.

#### ● CA NGỢI CÔ ĐƠN (The secrets of the heart)

- Dành riêng cho những người cô đơn hay thích cô đơn.
- Những ai yêu Kahlil Gibran không thể không đọc — Quân Văn xuất bản.

Em cũng không hiểu..

Ông chủ hăng giật thuộc loại tý phu, công cuộc làm ăn đang hồi phát đạt sức khỏe có vẻ dồi dào. xe hơi hai ba cái v.v... bồng dưng nhảy lầu tự tử. Nhà chức trách mở cuộc điều tra tìm mãi mãi không tra nguyên nhân vì sao đương sự chán đời. Chừng một tuần lễ sau ông Thanh Tra Cảnh sát mới tìm biết nguồn tin nhân viên trong hằng nói rằng ông chủ hăng chỉ mới có thái độ lâng lùng từ hai tháng nay, nghĩa là từ ngày hăng có em nữ thư ký sếp xy mới vào làm. Em này được tuyển làm nữ thư ký riêng của ông chủ Ông Thanh Tra bèn cho gọi em nữ thư ký này tới thăm vấn.

Em vừa trẻ vừa sέch xy, đặc biệt là em có vẻ ngây thơ trước chuyện đời rắc rối. Em sốt sắng kể với ông Thanh Tra :

— Thưa ông.. Khi em mới vào nhận việc, ông chủ cũng chỉ coi em như mọi nhân viên khác. Được chừng một tuần thì ông chủ cho em cái đồng nô Longines có 12 viên kim cương. Em mừng quá em cảm ơn ông chủ và ông mời em đi ăn cơm tối với ông. Ông cho tài xế đến đón em và trong bữa ăn, ông hỏi thăm em về gia cảnh của em. Khi ông biết em còn mẹ già và em nhỏ nên em phải đi làm để nuôi mẹ, nuôi em. Ông tỏ vẻ cảm động. Ông hỏi em nhà em ở nhà mua hay nhà thuê, em nói nhà thuê, em làm gì có tiền mua nhà, ông bảo ông sẽ cho em vay tiền mua nhà để mẹ và em em đỡ khổ.

Vài ngày sau, ông mua nhà cho em thật. Ông tốt lắm, ông đã mua nhà cho mẹ em ở, lại bỏ tiền ra sắm đồ tốt trong nhà không thiếu thứ gì. Chừng một tuần sau, ông lại mời em đi ăn cơm. Lần này ông áo em không nên ở chung nhà với mẹ em, ông mua nhà riêng cho em ở, tự do hơn. Em cũng bằng lòng Ông lo cho em chẳng thiếu thứ gì. Sau khi em dọn vào nhà riêng rồi, ông lại mời em đi ăn cơm. Lần này ông mời em ăn ở lâu 12 nhà hàng Caravelle như ông Thanh Tra đã biết. Trong bữa ăn, ông nói với em là ông thương em, ông muốn em khỏi khổ.. Nếu em bằng lòng thì ông sẽ cho em luôn hai cái nhà mua cho em một chiếc Datsun 1200, cấp cho em một ngân khoản 5 triệu trong nhà bằng để em làm vốn buôn bán nuôi con và mỗi tháng ông sẽ cho em 200 ngàn đồng.

Thưa ông Thanh Tra không phải là em ham tiền nhưng vì thấy ông chủ thương em thật tình nên em cũng thương ông. Khi ông hỏi em có điều gì phản cảm của ông không, em có còn muốn đòi hỏi gì nữa không? Em trả lời ông.. Em chẳng còn đòi hỏi gì nữa, ông đối với em quá tốt.. Ông là người đối với em tốt nhất, rộng rãi nhất.. Bây giờ em mới biết là những anh thư ký ở trong hằng đối với em chẳng ra gì.. Anh nào cũng nói thương em hết vây mà em đi với các anh cả đêm, sáng ra em về anh nào cũng chỉ nhất định cho em có 2.000 đồng là 2.000..

Thưa ông Thanh Tra.. Em nói đến đó thì em thấy ông chủ đứng dậy, ông chủ chẳng nói gì cả ông chủ đi thẳng ra ban-công và ông chủ nhảy xuống via hè, ông chủ chết. Em cũng chẳng hiểu tại sao..



## ƯỚC MƠ CỦA SỰ ĐOÀN 18 BỘ BINH

Nếu một mai già từ vũ khí  
anh sẽ về bên em  
đêm cưới sẽ được cử hành giữa mùa đông  
lạnh  
cho dù thân thè anh không còn nguyên vẹn  
và dù cho em sấp ngả tóc mầu  
phải thế không người tình của lính SD 18 BB  
anh sẽ đi thu dọn thép gai  
không còn hầm chông và thôi dùng trái sáng  
mình nắm tay reo hô vây quanh bếp lửa  
đốt bằng củi khô lẩy từ rừng đất  
lửa hộp bùng má em hồng  
anh sẽ thật mừng đêm đối những huynh trưởng  
õi chiến công được kết thành bởi máu tươi  
bằng hẫu  
lệnh giới nghiêm sẽ không còn hiệu lực  
mình vầy tay hát bằng giọng nhân ngư.

HỒ CHÍ BỬU

## CHẤT NGÁT QUẢNG TRỊ DÂNG SẦU

cho linh hồn VĨ Quỳnh và đồng bào  
tôi đã chết ở cầu Trường Phước  
Hải Lăng.

ta về từ cõi mù sương  
gặp em lần cuối — đoạn đường loạn ly  
bên cầu là cõi âm ty  
cuối sông nước nở ngàn vi lau buồn  
  
rừng thông tiếng khóc oan hồn  
tìm em đáy huyệt, mồ chôn vạn người  
Quảng Trị, em Quảng Trị ơi  
tang thương chất ngắt một trời đớn đau  
  
mẹ Gio Linh, khóc đêm thâu  
lệ tuôn tràn ngập Ô Lâu sông dài  
chuông Ái Lử, vẫn u hoài  
thương hồn em mắt hình hài xác xơ  
  
đêm về vạn nỗi bơ vơ  
không mong, không đợi, không chờ đất xa  
xác xơ hồn bâng tha ma  
tìm em dời vắng bóng tà huy bay

nghe từng lệ nhỏ cay cay  
tàu đêm thao thức, khóc, say nhớ nguồn  
Cam Lộ xưa mắt em u buồn  
vi vu trong gió tiếng hồn oan khiên  
  
em chờ chết giấc triền miên  
Diêm sanh có mẹ ưu phiền chờ con  
tìm em ta lên đầu non  
phố buồn thiu đó mỏi mòn nhớ mong  
lết lê chân bước trên đồng  
cây đa bến cù hởi lòng cõi ai  
Quảng Trị, em, còn gì trên vai  
một tương lai đồ đạc tương lai nào  
  
Hân giang sóng thét sông gào  
ngư ông gác mái nhìn sao gọi hồn  
sao em mờ tắt cuối thôn  
hồn em theo cánh mây buồn vào khong

SaiGon 01-05-72  
TRÌNH — TOAN

## CHIỀU Ở DỐC ĐÁ TRẮNG

dốc đá trắng chiều nghiêng mưa  
ta năm dưới lá rừng mơ Thúy Kiều  
từ tay nhớ quá tầm đầu  
mà nghe bốn hướng mịt mù khói sương

## HOÀI NHỚ

1.  
hư phù trong bước em đi  
ta vung ngựa đuôi mù bay bụi chiều  
trở về sương rợt tịch liêu  
tìm em mỏi mắt trăm chiều hư không

2.  
tóc buồn rỗi tuổi thành xuân  
đêm nay ta hát vở rừng mây trời  
và năm nghe nhạc của trời  
nhớ người thiên cõi xanh mướt ngón thơ

## CAO NHẬT QUYÊN

## NHƯ SẮP CHẾT

đè ta khóc chiều nay về xứ mẹ  
mai ta xa vĩnh viễn kiếp làm người  
tim đã nát từ khi bừng máu lửa  
hồn quạnh hiu tự thuở mới ra đời  
  
đè ta khóc chiều nay ngồi uống rượu  
mai ta nằm cô độc ở trên rừng  
loài vật người u mê chưa muôn ngủ  
thương đẽ cõi bận rộn với danh xưng  
  
đè ta khóc chiều nay buồn nhung nhớ  
một đời nào rực rỡ nhánh sòng đèn  
mai đi giết một vài tên chó đẻ  
ta không thù nhưng giết đè rồi quên  
  
đè ta khóc chiều nay đời sắp tận  
nhớ nghe em, giọng sông nhỏ cô đơn  
đừng nức nở bi thương đừng uất hận  
õi đời ta còn lại nhành tav trơn

NGÃ ĐẠ TRIỀU  
tháng 5-72

## TIẾN VỀ AN LỘC

đường ngập máu, mồ hôi và nước mắt.  
đoàn quân đi dũng mãnh, dắt trời lay.  
đạn cầm thù vật ngã thây chồng thây.  
giờ tận thế hay là đây địa ngục ?

mặt trời đâu, khói mù che ô nhục?  
oán hòn nào gào thét vỡ khảng gian ?  
đường mười ba chứng tích của hung tàn,  
của lịch sử tả tai đang tức tưởi.

não đại bác rót đầy như đan lưới.  
đắt sảy tung, cây cối ngã tung bìng  
nào AK đòn đã quật sau lưng.  
lửa thiêt giáp ngũ trại nung sắt khí.

đây là máu thành dòng phai ý chí.  
đây là xương rải rách gọi tình thương.  
đây đoàn trai son sắt vâ quê hương.  
deo nỗi chết bên mình hăm hở tiến.

An Lộc ơi, bao giờ thôi chinh chiến.  
đắt nở hoa, hoa hút thịt xương người.  
tôi sẽ về người nâng ngắt thơm hơi.  
đề sống lại những giờ lam lịch sử,

## NHẤT LĂNG

(ngày buồn tháng hạ 72)  
Bình Dương

## NÂNG LY UỐNG CẠN MỘT ĐỜI PHẾ NHÂN

chiều nay bàn nhậu bày ra  
xung quanh trống chõ mình ta gật gù  
đường như sương khói mùa thu  
bỗng vể lảng dâng khi tu hơi dài  
  
những thăng năm xuống ngày mai  
những thăng mờ cổ vàng phai chân trời  
cùng ta bỏ nửa cuộc chơi  
nang ly uống cạn một đời phế nhân.

## HỒ IÀ ĐÔN





## Bài ngợi ca tình yêu

Quan sát trong thế giới cực vi  
của mít tết bão ví trùng chúa đựng  
vô vàn phân tử nhỏ, chứa đựng vô  
vàn phân tử lớn, bên trong có tới  
2.000 phản ứng hóa học tự thực  
hiện đúng lúc, các nhà sinh vật  
học thấy rằng tất cả những huyền  
vi đó chỉ để cho tê bào có thể sinh  
sản từ một biến thành hai mà  
trường tồn.

Sinh sản ? Một thành hai ? thê  
là tình yêu, nền móng tối yếu của  
nhân bản rồi. Thảo nào cụ Ông Như  
Hữu của chúng ta đã nói trong tác  
phẩm Cung Oán của cụ :

«Có âm dương có vợ chồng  
Đầu từ thiên địa cũng vòng phu

tiền»

Và trước nứa cụ Không đã nói :  
«Thiên địa chi đạo tạo doan hò  
phu phụ»

(Đạo của Trời Đất, đầu mối là  
ở tình vợ chồng.)

Từ tình yêu vợ chồng mở ra  
thành tình yêu gia đình ; từ tình  
yêu gia đình mở ra thành tình  
yêu tổ quốc, từ tình yêu tổ quốc  
mở ra thành tình yêu nhân loại,  
muôn vật muôn loài.

Đường đi của tình yêu như vậy  
tự do và hồn nhiên như mây bay,  
gió thổi, nước xuôi. Không gian  
trên cao làm nền cho mây bay gió  
thổi, mặt đất béo dưỡi làm nền  
cho nước xuôi, cỏ cây xanh tốt,  
và nhân bản làm nền cho tình yêu.

Giảng có gì cần nói !

xxx

Trước đây khoảng 1965 - 66 chi  
đó, thuở đó ông Sihanouk còn nắm  
chính quyền, một phi cơ dân sự  
của miền Bắc hạ cánh xuống phi  
trường Nam Vang. Cửa phi cơ mở  
ra, một nữ phi công miền Bắc xuất  
hiện ; dáng đẹp vừa yêu diệu vừa  
kiều hùng nổi bật trên nền trời  
xanh Nam Vang. Một người Pháp  
khoảng 60 tuổi có mặt lúc đó tại  
phi trường đã bàng hoàng cả  
người và thốt ra : «Sudt đời tôi cho  
tới nay. Chưa bao giờ tôi được  
ngắm một cảnh đẹp làm tôi xúc  
động đến như thế !»

(Ngoài Bắc vẫn có mấy chiếc  
phi cơ dân sự chuyên chở các phi  
đoàn ngoại giao quai lại mây nước  
gần, đều do các nữ phi công lái,  
tuyệt lụa trong hàng các mỹ nhân  
của đất nước.)

Quả thực đó là một hình ảnh  
đẹp rất hợp với khuyễn hướng  
muôn thuở của tâm hồn của người  
Việt luôn luôn muốn lấy nhân  
ngữ đạo đức, lấy cái đẹp vừa  
hào hùng vừa nghệ sĩ để thu phục  
nhân tâm. Tiếc thay những kẻ là h  
đạo Bác Việt chỉ dùng va bố trí cái  
đẹp đó như một phương tiện để  
trang trí, tuyên truyền. Vì vậy nào  
có khác gì bóng hồng bị ngạt khỏi  
cây đem cảm vào bình, mất thời  
gian, mọi khi héo rũ là hết.

Giống như những nhà lãnh đạo đó  
tâm hồn tràn đầy tình yêu, tràn đầy  
tình dân tộc, tràn đầy tinh thần nhân  
bản, hi bóng đẹp hào hùng và nghệ  
sĩ kia, xuất hiện trên vòm trời  
Nam Vang, đã có thể xuất hiện

trên khắp vòm trời thế giới để chinh  
phục cả loài người. Không phải chỉ  
một bóng hồng bị ngạt mà cả một  
rừng hồng hàn tiêu trên cây đòn  
cảng, đòn giao, đòn hạt sương gieo  
tỏa ngào ngạt ngày cũng như đêm  
«hòn hoa chợp mộng thơm hòn  
gió.»

Ôi tiếc thay ! tiếc thay !

xxx

Cách đây hai tuần vị nữ giáo sư  
đại học người da đen Mỹ cô Angela  
Davis đã được tha bổng. Trước đó  
cô bị kết tội cung cấp khí giới cho  
một sinh viên làm thiệt mạng  
quân tòa.

Cô Angela Davis đã vùng lèn  
tranh đấu nhiệt tình cho tự do và  
nhân phẩm của người Mỹ da đen  
cũng chỉ vì cô đã rất xúc động khi  
gặp một phái đoàn phụ nữ ở Cuba.  
Cô nói đại ý : «Là phái yếu, lại  
đẹp như họ còn lấn lưng vào tranh  
đấu, sao ta lại không tranh đấu cho  
được !»

Ôi, ở miền Nam cũng như ở miền  
Bắc, những người Việt thật bao giờ  
cũng đẹp hào hùng và nghệ sĩ như  
vậy, chỉ tiếc những kẻ lãnh đạo  
đã nhẫn tâm sử dụng họ như  
phương tiện, khiến lẽ ra là những  
nét son vàng vạc mà rồi cũng chỉ  
biến thành những ánh chợp phủ  
du. Uống thiệt uống !

xxx

Ngày 13 tháng 6, sau 68 ngày  
An Lộc bị vây đã được giải tỏa.  
Tướng Phap Vanuxem hết lời ca  
ngợi nồng nàn và vỗ tay (chỉ có tiề  
nong nan kh. vỗ tay) cái đẹp kiêu

hang và tràn đầy tinh thần nhân  
bản của những người tử thủ An  
Lộc, từ tướng Lê Văn Hưng đến  
biết bao chiến sĩ vô danh quanh  
ông. Dân chúng bị kẹt bên phi  
nhân bản (cộng sản) cố gắng tìm  
một cách, chộp lấy moi dịp để  
chạy sang bên tràn tuyến nhân  
bản (quân cộng hoà) dù bị liên  
thanh khắc đạn đuổi theo, súng  
cối, phi đạn bắn chập đường. Bên  
phía nhân bản (quốc gia) trong An  
Lộc thuở còn bị vây khốn dàn sán  
sóc cho lính bị thương, chia nhau  
tái lương khô... Tướng Vanuxem  
đã không hề quá lời khi ông nói  
giọng anh dũng của thành phố An  
Lộc không taে tìm thấy ở đâu nữa  
trong lịch sử chiến tranh khố  
khốn nạn đã kéo qua dài này, là  
đòn nhân nghĩa như Mai Bá Cao  
trinh bày với Đường Đức Tông.

xxx

Như vậy là vị tướng «tử thủ»  
Lê Văn Hưng đã thoát được vòng:  
vây thép lửa của địch. Tổng Thống  
Thiệu đã trọng và nên làm gì  
để không phai anh hào quang tinh  
tinh rực rỡ đó ? Tôi nhớ đến lời  
Mai Bá Cao nói với vua Đường.  
Đức Tông trong truyện Nhị Độ.  
Mai bình dân của ta là : «Voi hiên  
nhà bệ hạ chẳng cần phải chiêu  
binh mãi mǎ lập một đội quân  
bóng hậu mà làm gì, bệ hạ chỉ cần

nhem đầu bọn Lưu Kỷ Hoàng  
Tung xiêm ninh, mở cửa kho cứu  
Giúp người nghèo, tự nhiên giặc  
Thát phải tan.»

Quả vậy, hiện nay bên ngoài  
Bắc Việt thì bị phong tỏa các hải  
cảng, bị thả thủy lôi ngay trong  
lòng sông nội địa nữa, bị không  
tập nghiên cho nát vụn như cám  
mọi khả năng tấn công ; bên trong  
thì các chiến sĩ của ta nên gương  
kiên trì và thiện chiến ở cá bón  
quân khu, mà gương rõ ràng nhất  
là An Lộc. Chỉ còn một đòn tối  
hậu để dứt enoc chiến khốn khố  
khốn nạn đã kéo qua dài này, là  
đòn nhân nghĩa như Mai Bá Cao  
trinh bày với Đường Đức Tông.



Vào hoàn cảnh chúng ta lúc  
này, với ưu điểm khách quan và  
chủ quan như vậy, cầu chuyện  
nhân nghĩa sẽ không hề ngần  
nhir nhân nghĩa của Tống. Tướng  
võng thời chiến quốc xưa, mà là  
đúng thứ nhân nghĩa của giò  
mát «Nam phong chí huân hè» của

mưa rơi mưa hạc cặp thời vũ. Quá  
thực lúc này nhân nghĩa là nét son  
khăn thiết và tối hậu để vĩnh viễn  
hóa ánh vinh quang tuyệt vời cho  
người Việt (cả Nam lẫn Bắc)

Nhưng...

(Đất nước này khốn khổ khốn  
nạn trên một phần tư thế kỷ rồi  
cũng chỉ vì chữ «nhưng» đó)

Nhưng trong khi tướng Lê Văn  
Hưng đã anh dũng cầm cự để được  
thoát vây trong ánh vinh quang  
còn mãi tại An Lộc, thì...

Vì :

Cùng với tin tướng Lê Văn  
Hưng được giải vây, cùng với bài  
tưởng thuật lời ca tụng An Lộc của  
tướng Phap Vanuxem, là nguyên  
văn bức thư của ông Thiệu gửi  
tới Thượng Viện yêu cầu Thượng  
Viện xét theo thủ tục khẩn cấp 1  
đụ luật ủy quyền hạn chế về An  
ninh Quốc Phòng, Kinh tế, Tài  
Chính.

Như người thả diều, diều đã lên  
cao đến khung ảo được dây nữa,  
dây thả thêm ra bao nhiêu chừng  
và nặng chỉ kéo diều xuống thấp  
hơn, vậy mà người thả diều vẫn  
kêu gào cho thêu dây !

(tù soạn bỏ 3 dòng...)

CẠC SĨ

**LÉ NGHĨA LIÊM SĨ**  
**黎義廉**



**HỒ CHÍ MINH  
VỚI  
KẾ HOẠCH NAVARRE**

**Ngày  
chiến tranh  
Việt Pháp  
bùng nổ**

Theo tài liệu mật của Sở Liêm Phóng Đông Dương (Pháp) và Tông cục chánh trị V.M.

LTS : Đây chỉ là một tài liệu lịch sử, cần được đặt trong bối cảnh lịch sử. Trong bối cảnh lịch sử 1945—46, Việt Minh đã cướp được chính quyền và việc lãnh đạo chống Pháp. Ai cũng biết sau này V.M đã phản lại mục tiêu kháng chiến dành độc lập của toàn dân để mưu đồ thực hiện mục tiêu riêng của họ là Cộng Sản Hoá, đặt chế độ độc tài đảng trị trên nước VN.

**PHẦN I**

Ngược lại, về phần Pháp, từ 12-12, hàng chục báo cáo của điệp viên bay như bướm về Phòng Nhì phản ánh những hoạt động dồn dập của VM và cho thấy rõ là để chuẩn bị đương đầu với mọi bất trắc xảy ra.

Cũng đêm 12-12, một cuộc họp dưới hầm Bộ Phủ rộng bằng 2 căn 5x5, qui tụ gần chục tướng tá mới từ Nga vàTau về như : Vượng thừa Vũ, Nguyễn Sơn, Văn tiến Dũng, Nguyễn chí Thành, Hoàng minh Thảo, Hoàng Sâm v.v... Ngồi trước chủ tọa đoàn gồm ông Hồ, Võ nguyên Giáp, Chu vàu Tấn và Lê triết Hùng.

Họ Võ đứng lên thuyết trình về tình hình khẩn trương đang biến chuyển từng giờ, từng ngày, cần cù vào các báo cáo mật Tình và Quào báo VM trong nội Thành Cửa Bắc. Võ bao động Chanh Phu và



lực lượng giải phóng quân (lúc đó, không quá 1 Trung đoàn Vệ quốc quân và một Trung đoàn Tự vệ nội ngoại thành Hà nội, không kẽ hai tiểu đoàn Tự vệ và một tiểu đoàn Vệ quốc H i Phòng) tất cả phải chuẩn bị tề tựu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ giờ nào. Trong đoạn chót ptầu thuyết trình, tướng Giáp đưa ra lời tiên đoán là —cần cứ theo tin nội tuyến trong Tông hành dinh Thành Cửi Bắc—cái trong 3 đến 4 tuần tới, từ 12-12 đến 2-1-47, Pháp sẽ bắn đánh úp các cơ sở trung trọng đầu não Chính phủ VNCH Hà nội, cùng lúc, uy hiếp bằng cơ giới, thiết kỵ các cứ điểm quân sự then chốt của VM tại thành phố lớn này.

Trong số 3 đặc vụ viên đặc lực nhất của VM hồi đó là Lê-Cần, Phúc Chuột Kẹt và Quỳnh Quê, cũng báo cáo với một chút khác biệt về chi tiết rằng Pháp đã và đang chuẩn bị cuộc đột kích chớp nhoáng, qui mô này khá tinh vi và chu đáo ; cả quân nhảy dù đang tập dượt tại Bãi Cháy Hồng Gai. Đặc biệt, Pháp còn tập trung kín đáo và nghiêm trang khéo các lực lượng xung kích gồm nhiều lính «pactidà» (thân binh) từ Nam đưa ra Bắc bằng hàng không ; một số cứ điểm xung yếu vùng duyên hải Quảng Yên rồi từ đây pháo pháo về Hải Phòng và Hà Nội bằng đường bộ. Khi lệnh hành quân Đại hồng thủy ban bố, các lực lượng xung kích Âu-Á-hỗn hợp đó lập tức từ các cứ điểm này khai triển theo những mũi dùi bao vây, chia cắt để có lập rời chiếm đóng mi-

lực các cơ quan hành chính trung ương VM, đồng thời chế ngự uy hiếp, cắt đứt các đường tiền quân của các đơn vị VM, không để hai lực lượng nội ngoại thành phối hợp, yểm trợ được nhau.

Tướng Giáp dứt lời thuyết trình thì có tiếng xì xào to nhỏ dưới hàng ghế cử tọa. Rồi 2 tướng Nguyễn Sơn, Nguyễn chí Thành lần lượt đứng lên bầy tỏ quan điểm nhận xét của mỗi người.

Nhưng, cả hai cùng tỏ vẻ hoài nghi, không tin là Pháp dám tính chuyện đột kích trong tương lai gần vì Pháp lúc đó chỉ có một lực lượng tương đối không lớn trú đóng mỏng ở trong và ngoài Hà nội. Theo tính thản Tam Uốc Hạ Long 6-3-46 họ không được phép đóng rộng ra ngoài thành phố những cứ điểm lừa, không tạo được thế ỷ giặc để hỗ trợ nhau và khó bảo toàn lực lượng hoặc rút lại chiến thuật khi bị bộ đội giải phóng quân ta phản công bao vây, chia cắt, đánh bật ra ngoài thành phố tiêu diệt quân thù.

Tướng Nguyễn Sơn nói : Tôi vừa được một điệp viên vào hàng xuất sắc của ta cho biết về thực lực, về khả năng địch hiện ở Hà nội, không có gì đáng ngại. Họ chỉ có không quá 2 Trung đoàn lính Bắc Phi và Lê Dương, thêm 2 tiểu đoàn Mèn, 1 liên đoàn thiết kỵ thuộc đệ nhị sư đoàn (2-DB) của Leclerc gồm 41 vừa thiết vận xa, thiết giáp pháo (autocanon), half track, bulldozer v.v... thêm 1 tiểu đoàn Pháo Binh và 2 đại đội (1 công binh, 1 truyền tin). Về không lực, có 4 phi đội 12 khu trục cơ Spitfire và Helcat cùng 14 vận tải cơ Douglas và Dakota. Về thủy binh, có 4 pháo giang tĩnh (canonnière) đậu Lzeń Đồn Thủ.

Lúc đó theo tính thản Tam Uốc Hạ Long, Pháp chỉ được phép ở Bắc Việt đóng quân tại 2 thành phố Hà nội, Hải phòng và tại Hải Dương trên đường số 5 được đặt một trạm bảo trì sửa chữa, tiếp tế xăng nhớt cho quân xa. Như vậy, nếu không muốn chuộc lấy thảm bại, Đoàn viên Cảnh Phapsé không dại gì đánh úp Hà nội như có vài ba điệp viên tin cậy nhất như Lê Cần, Quỳnh Quê đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Quốc Phòng (Giáp)

Ở đây tướng cần mở một dấu ngoặc để khen 2 điệp Vẹu (điệp VM) trên mặt phát. Hai tay điệp tờ này đã báo cáo cho trung tướng tình báo Bộ Tổng Tư lệnh VM của Giáp rất chính xác về âm mưu Pháp lúc đó đang chuẩn bị gấp rút cuộc «Hành quân Đại hồng thủy». Theo kế hoạch, từ 12-12-46 đến 2-1-47 nếu thời cơ chín mùi, Pháp sẽ mở cuộc hành quân này qua 2 bước kế tiếp. Bước I, các điệp cảm tử Phòng Nhì cải dạng cán bộ VM đột nhập Bắc bộ Phủ, điều nghiên mòi trường và nhận diện, theo dõi đường đi nước bước các lãnh tụ yếu nhân VM vào giờ ăn nghỉ trưa và chiều, rồi bắt ngờ đánh đặc công bằng súng, lựu đại chất nổ mạnh, hạ sát giờ cao cấp VM. Giống in cù Đặc Vụ Nga năm 1941 đã đánh Bộ Tư Lệnh của Hitler tại Rastenburg Đông Phổ, nhưng đã bị thất bại vì Hitler và Thống chế Keitel kịp chui xuống hầm thép dày mà đặc công Nga không sao phá nỗi trước khi bị lính SS tiêu diệt.

Trong khi đặc công Phòng Nhì gây náo loạn thành công hay thất bại—at Bắc Bộ Phủ và một số cơ quan đầu não VM khu trung tâm Hà nội thì các lực lượng Viễn Chinh Pháp hòm trước trong các cơ sở Pháp cũ như Đing Dương ngân hàng, Khu nhà Hát Tây, Bảo tàng viện, Nhà Thương chánh v.v.., nhất là túa ra phối hợp chiến trường bao vây, tràn ngập, chiếm đóng chớp nhoáng các công sở, dinh thự, kho Bạc, Nhà đèn,Bru điện, các cứ điểm quân sự, Tự vệ rải rác trong thành phố.

Những tiết lộ trên đây về kế hoạch Pháp đánh úp VM tại Hà Nội nếu VM không tấn công Pháp đêm 19-12-1946, đã được chính Tướng J.F. Valluy ghi chép trong tập ký ức tràng giang của ông về trận chiến Đông Dương (1946-54) sau được đăng tải trên tạp chí «La heure des Deux Mondes» từ số tháng 3-1957.)

**7 tướng tá đòi chờ vũ khí Chu Đức gởi sắp tới, nhưng Ô. Hồ, tướng Giáp quyết đánh liền.**

Khi Giáp dứt lời, hầu hết 7 tướng và tá hiện diện đều cùng chủ trương phải tận dụng các xảo thuật, mánh khép chính trị và ngoại giao vỗ về, ru ngủ ý chí hiếu chuyển xâm lăng của giới lãnh đạo Đoàn Viễn Chinh Pháp, diễn trì việc trao quyền bảo vệ trật tự an ninh thành phố cho họ. Trong khi đó, Cảnh Phủ, Quân Đội vẫn nêu cao cảnh giác, đầy mạnh mẽ đòn phòng ngự, củng cố tăng cường thực lực quân sự, huy đức tính thần chiến đấu hy sinh của bộ đội để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chờ số vũ khí khá bón do Tướng Chu Đức—theo lệnh Bộ Tư Lệnh tối cao Hồng Quân Tàu—đã hứa cung cấp vào trung và hạ tuần tháng 1-1947 sắp tới. Nhưng ý kiến này bị Hồ chí Minh bác bỏ.

Liền đó, hai tướng Giáp, Tấn được chủ tịch Cảnh Phủ và toàn thể hội đồng tướng tá ủy thác toàn quyền hành động.

Chiều hôm sau, cũng 19 giờ, một cuộc họp tuum mua thứ hai cấp khu bộ, liên khu và thành bộ VM trong phòng Khánh Tiết, sau bữa ăn chiều, qui tụ trên 800 đại biểu đảng và Nhà Nước dưới quyền chủ tọa của 3 tướng Giáp, Tấn, Hùng và Cục trưởng Cục Quân Huấn Phan Phác.

Cuộc họp lịch sử này kéo dài đến 22 giờ 40 thì quyết định xong các phương thức tấn công Đoàn Viễn Chinh mở màn cho cuộc kháng chiến toàn quốc, nhưng việc phản công, chỉ định các cấp bộ chỉ huy và các đơn vị phụ trách từng địa bàn chiến đấu kéo dài đến 12 giờ đêm. Song, chưa phải hết, việc kết thúc các công tác soạn thảo thông tin kín mật, các văn thư liên quan đến cuộc phát động trong vòng tuyệt đối kín nhẽ cuộc kháng chiến dự liệu bùng nổ vào ngày N, giờ G, đã do 30 cán bộ văn thư tiếp tục làm việc đến sáng bạch nhật ngày 19-12-46.

Không quá 1 giờ rưỡi sau đó, tức 7-30, tất cả các địa điểm Tự vệ nội thành khu phố trưởng đều nhận được «lệnh mật sao đồ» tức là lệnh khẩn cấp.

Một lệnh đặc biệt này chỉ vỗn vẹn có những tin hiệu mật: A1 — Z15 Đây là tín hiệu ước định của Tự Vệ giữa Thành bộ Tự vệ với các cấp chỉ huy Tự vệ khu phố Hà nội.

Một lệnh mang ngõi sao đỏ 5 cánh ở góc trái là nhặt lệnh trong ngày; nếu mang hai sao là lệnh tuần, 3 sao lệnh thường xuyên. Lệnh mật A1 — Z15 có nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng từ 15 giờ.

Một lệnh đặc biệt này đến tay Jean Petit, đại đội trưởng tự vệ liên khu Chợ Hôm Chợ Đầu nhà hưng au mít, vào đúng 7 giờ 10 sáng 19-12.

Trước ngày 3-12, Jean thường chỉ liên lạc thông tin qua máy phát tuyến với bộ Tư lệnh Nội thành vài ba lần mỗi tuần, khi nắm được tin tức gì quan trọng. Nhưng từ 3-12 ngày đầu tiên Tư vệ Nội ngoại thành nhận được lệnh Thành bộ khởi sự đào hầm chống xe tăng và quân xa tại ngã tư, ngã ba các khu phố người Việt, đồng thời cũng đục thẳng đường nhà nọ thông nhà kia chuẩn bị cho cuộc chiến đấu thành phố như trước người CS Nga đã làm ở Salingrad và các đô thị Liêu Xô hồi đê nhì thế chiến chống quân Đức Quốc Xã.

Cũng từ 3-12, hàng ngày, 1 hoặc 2, 3 lần, Jean có nhiệm vụ thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động của Tự vệ và các cuộc điều động binh lực của Vệ quốc giải phóng quân VM cùng các tin tức quan thiết khác với cơ quan Phòng Nhì. Phản Gián Nội Thành.

Trong báo cáo chiều 18-12, Petit đã đặc biệt lưu ý Bộ Tư lệnh Valluy về sự trạng điều động 3 đại đội tàn lập vừa từ Thái Ngnyen đưa về, nhưng không qua cầu Long Biên vào thành phố Hà nội, mà lại đóng dài dắc mồng từ làng Dâu, qua Ái Mộ xuống tới gần Bát Tràng bên tả ngạn Hồng Hà, đối diện với thủ phủ Miền Bắc. Đồng thời cũng từ sáng 18, một số lực lượng tự vệ các khu phố ngoài ven đê, chu vi thành phố cũng được lệnh cùi bị gạo, lương khô cho 3 ngày và phải điều nghiên tìm hiểu và địa hình địa vật, đường ngang ngõ dọc các khu phố kế cận trong vùng.

Đến hôm sau, sớm hơn mọi ngày, mới 8 giờ 40 sáng ngày 19-12, ban truyền tin Phòng Nhì lại nhận được thêm một tin mật hết sức quan trọng của Jean.

Viện hàn sỹ truyền tin nhận được tin đặc biệt này với chuyền ngay cho Quản Putoix. Viện trưởng điệp báo bè lật đặt phòng như bay sang phòng Bousquet. Coi xong, viện Quan Năm Trùm Mật Vũ này liền hỏi hả lên lầu gặp Quan Năm Dupin, Tham Muu Trưởng Biệt bộ của Trưởng J.E. Valluy vào đúng lúc kèn đồng tí-te vang lên báo hiệu tan tầm trong Tòng hành Dinh.

Tin chỉ quan trọng đến đỗi mấy tay tồ Phòng Nhì — Phản Gián Pháp phải nhốn nháo như vậy?

Xin thưa ..đó là tin đặc biệt do Jean vừa mật báo kịp thời cho Bousquet biết về sự kiện khá bất thường của đoàn tuần sát cao cấp VM gồm 2 tướng Giáp và Tân, dưới sự hướng dẫn của Tư lệnh Tư

về nội ngoại Thành vừa đi thanh tra các đơn vị Giải phóng quân và Tự Vệ Nội ngoại Thành Hà nội.

### Tại sao Pháp không tin nguồn tin chính xác của Petit đê... VM tấn công trước?

Đúng vậy. Lúc 8 giờ sáng sau khi cuộc họp tham mưu tối cao kéo dài suốt đêm kết thúc trong niềm quyết tâm chung thì một phái đoàn tuần tra tối cao liền được lập tức thành lập, gồm 2 tướng Giáp, Tân 2 Đại Tá Phan Phác, Nguyễn Xuân với Khuất-đuy Tiến tháp tùng; vận thường phục bắt thắn đi thanh sát tất cả 24 địa điểm quân sự và Tự vệ rải rác trong 5 Quận và khu ngoại thành Hà nội. Đây là cuộc tuần sát cao cấp đầu tiên, kể từ ngày 25-8-1945, ngày chính phủ VM chính thức ra mắt quốc dân và Quốc tế sau ngày cướp chính quyền tháng 8-45, khi đặt chân tới mỗi cứ điểm chỉ huy Tự vệ và các đồn trại trú phòng VM, đoàn tướng tá này kín đáo tập hợp cấp chỉ huy ban huấn thị khuyến họ phải cảnh giác liên tục và sẵn sàng trong tư thế chiến đấu để tiêu diệt giặc đang chờ chớp thời cơ. Từ tướng Võ đến viên Tư lệnh Tự vệ nội ngoại thành cùng lưu ý mọi cấp chỉ huy về bản mật lệnh sao đỏ A1 Z15 mà họ vừa nhận được hồi sáng.

Sau khi ghi nhận tính chất khẩn trương của bản tin, viện Quan Năm Tham mưu Trưởng Dupin bèn đem bản văn lên biệt phòng tướng J.E. Valluy. Hai viên tướng tá liền ngồi xuống bàn giài; về bản tin quan trọng này.

Vì tính chất khẩn bách của vấn đề, tướng Valluy trưa đó không về tư dinh ở ngay cạnh thành, trên đường Pasquier, và bấm chuông gọi lính trực sai sang câu lạc bộ Tòng hành dinh, lãnh 2 phần ăn, đem lên hai người cùng ăn đê vừa nghị bàn và phân đoán tình Ruống đồi phượng suốt cả buổi trưa.

Hai sĩ quan cao cấp vừa ăn hết món thịt nguội, tướng Valluy uống hớp rượu chát đê xong, hỏi Quan Năm Dupin :

— Trước bản mật lệnh của Petit, ông định phản ứng như thế nào? Dupin khẽ nhún vai, đáp :

— Mọi phương thức, biện pháp đã được dự liệu và thực hiện luôn hâu đê phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Từ 3 ngày nay, lệnh cấm trại 50% đã được ban bố.

Vừa nói vừa ngồi hò tay Dupin tiếp luôa:

— Trong vòng 1 giờ nữa, vào 14 giờ, tôi sẽ cho thông điện đi khắp các đơn vị trú phòng, lệnh cấm trại triệt đê 100%, ngay tối nay, kể từ 18 giờ.

Hơi chau mày, vẻ mặt ưu tư, Valluy đứng lên tiến đến tấm bản đồ lớn thành phố Hà nội và phủ cẩn choán mặt tướng bên phải ngắm lúc lầu rồi day đầu ngó viện tham mưu trưởng :

— Đại tá có nghĩ cần phải điều động thêm quân tới phòng ngự các công sở, dinh thự của ta trong khu trung tâm thành phố không?

Dupin mím môi, nhíu mày trong dây thoảng rời lắc đầu :

— Tôi không thấy cần phải áp dụng biện pháp đó ít ra cũng trong đêm nay và ngày mai.

Như vậy có nghĩa là đại tá hoài nghi về nguồn tin mật do Petit, nội tuyến tin cậy nhất của chúng ta hiện nay, đã cung cấp?

— Không hẳn như vậy; song, lúc này, tôi định hình là Việt Minh dù muốn đánh úp ta, cũng chẳng đủ thực lực làm nổi. Sở dĩ biện pháp điều quân bố phòng khu trung tâm Hà nội — như Trung tướng vừa nói — không được thi hành vì tôi nghĩ ta không nên đánh thức cảnh giác địch khiến chúng có thể quan niệm, lượng định lệch lạc về ta. Có thể do cuộc điều động lực lượng này mà VM sẽ đánh giá thấp hiệu năng Tinh báo — Quân báo của ta khi tin mật của Petit kém phần xác thực. Địch có thể, từ đó, ước tính chủ quan, sai lầm mà khinh suất phản ứng lại ta.

Lиên sau đó, biện pháp duy nhất được bộ Tham Mưu Valluy cho thi hành sau 2 giờ trưa là Quan Năm Dupin cho đánh công điện cấm trại 100% đến các vị trí, cứ điểm trú phòng nội ngoại thành và lập lại bản nhật lệnh đặc biệt đã chuyển đạt từ sáng sớm đến các cấp chỉ huy phải cung cố hệ thống bố phòng, tăng cường các công sự chiến đấu, đầy mạnh tuân phòng canh gác và binh sĩ phải thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng, tề tựu tại vị trí tác chiến khi bắt thắn biến cố xảy ra. Ngoài phạm vi Nội thành Cửa Bắc, không kể 4, 5 chục binh sĩ mỗi ngày bí mật được điều động bằng vận tải cơ từ Saigon ra tăng cường quân số nội thành, hoàn toàn không có cuộc điều quân nào khác ngoại trừ những toán tuần tiễu thường lệ, những đội canh phòng đổi phiên canh gác tại các cứ điểm vị trí trú phòng trong và ngoài nội thành.

Mọi công tác được lè thi hành cho đến 16 giờ 40, bỗng Chuẩn Ủy Putoix hốt hải từ phòng mặt mày, chạy lên phòng trùm Bousquet, tay cầm bản tin mật thứ 3 trong ngày của Petit. Nhưng, lúc đó Trùm Phòng Nhì và Phản Gián đã xuống phi trường Bạch Mai chờ đón viên Đại tá Phòng Nhì Bộ Tư lệnh Tối Cao Saigon ra Hà nội thanh sát công tác Quản và Tinh báo của Đoàn Viễn Chinh tại đây.

Chạy đến cửa văn phòng, chợt nhớ ra Trùm Xếp minh vắng nhưng vì thấy bản tin mật thứ 3 trong ngày cực kỳ khẩn trương không thể chờ Xếp về, Putoix với đem thẳng bản tin vào phòng Biệt bộ tham mưu. Quan Năm Dupin coi qua bản văn, nhún vai rồi mang lên lầu trình Valluy.

### (CÒN TIẾP)



# cười đô buồn

## ● CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG sưu tầm

### Em cưng.

Một gã ăn cắp vặt bị cớm vồ và đưa ra tòa cùng một lúc với ba em bị vồ trong nhà mãi dám. Quan tòa xử ba em này trước.

— Làm nghề gì??

Quan Tòa hỏi. Em thứ nhất đáp :

— Thưa.. em làm thợ may.

— Hai tháng tù - Quan tòa phán rồi hỏi đến em thứ hai :

— Nghề gì??

— Em dì bán hàng..

— Hai tháng tù.

Khi quan tòa hỏi đến em thứ ba, em này đáp :

— Thưa quan tòa, em không dám nói dối quan, em làm.. điếm.

Quan tòa phán :

— Vì bị can thành thật nên tòa tha bổng cho lần này..

Như vậy là trong số ba em mãi dám, một em, được tha bổng vì nói thực. Đến lượt gã ăn cắp vặt. Quan tòa cũng hỏi :

— Chủ làm nghề gì??

— Thưa quan tòa — chủ ăn cắp kính cần đáp ... Em cũng không dám nói dối quan tòa.. em cũng làm.. điếm.

### Toán học

Giờ Toán, cô giáo hỏi chủ học trò :

— Ba với ba là mấy?

— Thưa.. là sáu. Chủ học trò đáp.

— Đúng. Ba với bốn là mấy?

— Là.. Bảy.

Cô giáo cau mặt :

— Em dêm bằng ngón tay. Không được. Em phải tính nhầm ở trong óc. Bây giờ em dứt hai tay vào túi quần và trả lời cô cậu này.. Năm với năm là mấy???

Chú học trò dã dứt hai tay túi quần, đứng tinh nhầm vài dây rồi đáp :

— Thưa cô.. 5 với 5 là.. 11.

# ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

## NHÂN VẬT

**Người lãnh đạo trung tâm  
Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội  
đã về cõi Phật.**

Đại Đức Thích Thanh Văn, người lãnh đạo nhiều uy tín của tổ chức TNPSXH (Phật Giáo) đã vĩnh viễn ra đi ngày 4/6/72, sau khi gặp tai nạn xe hơi trên đường đi công tác từ Suối Nghệ (Phuộc Tuy) về Sài-gon.

Xuất gia từ năm lên 6 tuổi, Thầy Thanh Văn ngoài thi giờ tu tập, đã xả thân làm việc nghĩa cho tới hơi thở cuối cùng. Các đồng sự của thầy cho biết, trong những phút sắp lìa trần thế, dù chau thân bị các vết thương đau đớn, thầy Thanh Văn cũng vẫn sáng suốt bàn định dặn dò công việc với các đồng sự. Tinh thần quyết tâm ấy, với đức độ vô lượng của một vị Thiền Sư đã khiến cho thầy Thanh Văn điều hành có kết quả được cơ sở xã hội lớn lao của Phật Giáo. Do Thượng Tọa Nhất Hạnh sáng lập, trung tâm TNPSXH đã trải qua bao nhiêu khó khăn để tiến tới cương vị ngày nay, phần lớn cũng nhờ đức độ và tài trí của thầy Thanh Văn cùng các đồng sự khác.

Huấn luyện các tác viên rồi đưa họ về các thôn ấp xa xôi hoạt động, giúp đồng bào miền quê nâng cao mức sống của mình, trung tâm TNPSXH đã cố gắng tự túc về tài chính để có thể phát triển một cách độc lập với lý tưởng phục vụ vô vị lợi. Tuy vậy với sự hiện diện của thầy Thanh Văn, Trung tâm TNPSXH đã là nơi thu hút được sự cộng tác mật thiết của rất nhiều tu nhân và đoàn thể bạn. Một nhân vật trong Văn phòng Liên Lạc của Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới cho biết: «nhều thanh niên rất kho tinh, vì quá lý tưởng hóa mọi chuyện, nhưng tới khi gặp thầy Thanh Văn, là cũng vui vẻ tự nguyện rời giúp cho cosor của thầy.» Một chí trong tờ *chức Xã Hội Tin*

HẠ QUYỀN

## Y HỌC

**Thuật Châm Cứu được dùng tại Hoa Kỳ**

Cách làm liết đau bằng máy cày kim nhỏ của Đông Phương, ngày nay đã bắt đầu được áp dụng trong các phòng giải phẫu của Hoa Kỳ. Sau một năm viếng các bệnh viện Trung Cộng trở về, nhiều bác sĩ Mỹ đã nghiên cứu thử dùng thuật châm cứu trong phạm vi hoạt động của mình. Tuần vừa

Lành Á Châu, trong đám tang thầy Thanh Văn, đã ngậm ngùi nhớ lè : «Dẽ gì mà có được người toàn thiện như vậy!», Các môn sinh, đồng sự của thầy, những người được gần gũi, tắm gội nhiều nhất trong đức tin và kiêu hãnh của người, khi nghe tin thầy mất tưởng như mặt trời tắt nắng. Xưa nay, hoạt động bền thay, họ chỉ cảm thấy tâm hồn được thánh thoái, bình tĩnh mà cho là chuyện tự nhiên. Nay thầy mất đi rồi, mọi người mới hay mình đã được sống cạnh một vị Bồ Tát!

Với chiếc áo bình nhật, màu xám tro mà thầy ưa mặc thường đã từng lặn lội tới những thôn xóm nghèo nàn xa xôi từ Quảng Trị vào Cần Thơ hướng dẫn, khuyến khích các đồng sự trong công việc giúp ích đồng bào. Chiếc áo khiêm nhường của các chú học tăng đó cũng đã theo Thầy về bên kia thế giới. Tuy nhiên, hình bóng khoan dung tự tại của Thầy, chắc chắn còn tiềm ẩn trong nhiều trái tim, dòng máu của những thanh niên có lý tưởng phụng sự xã hội; cũng như nhân vật Nguyễn Hưng hăng say, dễ mến trong cuốn «Néo về của Ý» của Nhất Hạnh, đã từng sống mãi với thời gian trong lòng đọc giả. Thầy Từ Mẫn, giám đốc nhà xuất bản Lá Bối đã tiết lộ : «N ân vật Nguyễn Hưng đó, chính là thầy Thanh Văn ! »

HIỆN TỐ

## ĐÔN QUÂN

**Xô nhau vào Không Quân**

Từ khi có lệnh đòn quân, các binh chủng Hải, KQ được chiếu cố thật nồng nhiệt. Những nhà có chút máu mặt ở Saigon, nếu không «clo» được cho con vò một trường kỹ thuật hay Nòng Lâm Súc nào đó, đều cố gắng nộp đơn cho các chú học trò vò một trong hai binh chủng Hải và Không Quân.

Sáng sớm ngày 15-6, ngày khi vừa hết giờ giới nghiêm, khoảng trống trước trại Phi Long Tân Sơn Nhất đã đông nghịt những người. Bố dắt con, mẹ dẫn con, hoặc một đám các cậu học trò «mắt sáng

mỗi son» cùng rảo bước về phía công trại Không Quân, hy vọng nộp được cái đơn thi vào Hạ Sĩ Quan kỹ thuật. Không hiểu họ chờ sẵn ở đâu mà giờ này đã có cả ngàn người thế này! Một ông cụ tới công trại đúng 6 giờ 5 phút than thở như vậy. Chỉ chừng 5,7 phút sau, hàng ngàn người khác lại kéo tới thêm. Đi bộ, đi xe hai bánh hay 4 bánh, lo âu hiện trên nét mặt, ai nấy đều đầm chiểu, vì số đơn thầu nhận chỉ gồm đúng 1500 lá mà thôi. «Từ 6 giờ sáng tới 8 giờ, lúc nhận đơn, liệu sẽ còn bao nhiêu người tới nữa?», một chú bé 17 tuổi học sinh đệ Tam Võ Trường Toản lầm bầm tự hỏi. Chú nhìn đám đông đang sẵn sàng chen lấn để dành số thứ tự ưu tiên mà lắc đầu ngao ngán : «Làm sao mà chen vỏ cho đậm!»

Đó mới chỉ là bước đầu, nộp đơn mà thôi, Còn thi cử thì, ôi chao là... khó...!

HỘ QUYỀN

## HƯỚNG ĐẠO

**Đổi mới phong trào**

Bộ đồng phục Hướng Đạo với chiếc quần soóc, cái khăn quàng, ngày nay hầu như không còn được thanh thiếu niên ưa chuộng nữa. Các cấp lãnh đạo trong hội Hướng Đạo VN từ mấy năm nay đã cho phép các trang và kha sinh mặc quần dài, theo lời yêu cầu của các đấng mày râu mới lớn. Hướng Đạo, từ căn bản, được coi là một phong trào giáo dục trẻ em, nay cũng bắt đầu thay đổi để thích ứng với đời sống mới. Danh xưng của các hội HĐ Anh, và mời đây Mỹ, được đổi là Scouts, không còn tiếng «Boy» (trẻ em) ở đầu trước. Các chương trình chuyên môn đẳng cấp của HĐ cũng được sửa đổi cho phù hợp với xã hội ngày nay.

Đa số các HĐ Sinh Hoa Kỳ, khi được phỏng vấn, đã cho rằng các hoạt động của họ quá cung nhảc, và các thứ chuyên môn mà HĐS trong phong trào, hầu như không dùng được việc gì khi ra đời cà. Các Trường đã quyết định bỏ các bảng chuyên môn về Morse và Sémaphor (Truyền tin bằng còi và cờ), vì tuy đó là các trò chơi rất thích thú nhưng có ai

dùng tới nó luôn đâu? Họ vẫn giữ các chuyên môn cắm lều, chữa vết rắn cắn, thảm biêng rừng vv..., và thêm vào chương trình huấn luyện các tài vật cần thiết trong thành phố.

Hội nữ HĐ Hoa Kỳ đã đi trước họ hai năm, về phương diện làm việc xã hội, và khuyến khích đoàn sinh theo mẹ đi phổ sám đồ cho quen lối mua bán. HĐ Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu bồi dưỡng cỗ và các huy hiệu trên đó. Cuộc thăm dò cho biết các HĐ rất ưa bộ đồng phục mới, vì họ «có thể mặc đi trường» mà không thấy kỳ cục gì.

Tại VN, các trưởng của hội HĐ VN cũng đang nghiên cứu để cải tổ phong trào cho khỏi lỗi thời, hầu thu hút được nhiều thanh niên hơn nữa. Hội Nữ Hướng Đạo cũng đang có chiêu huy động thống nhất lại, sau 7 năm chia đôi.

BĂNG LĂNG

## TÀI CHÁNH

**Một vài mánh khép  
của giới ngân hàng**

Không có quốc gia nào trên thế giới lại có biện tượng lật lùng như Việt Nam. Trong lúc chiến tranh càng lúc càng khốc liệt, tài nguyên thiên nhiên không được khai phá đúng mức, công kỹ nghệ ở trạng thái phôi thai gần như là tiêu cảng nghệ, đồng bạc cứ càng ngày càng sụt giá vì nạn lạm phát, thì ngân hàng lại mọc ra như nấm. Chỉ nói trên con đường Hòn Nghi và Nguyễn Huệ không, người ta cũng đếm được trên 20 ngân hàng.

Dân thì nghèo, chỉ có thiểu số thương gia và sự cần thiết của 1 số ghiệp vụ thương mại mới cần mở chương mục luân chuyển để dễ dàng trong việc chi thu hay tiết kiệm. Với số khách hàng ít ỏi như thế, nghiệp vụ của ngân hàng không còn tinh cách thuần túy của nó nữa mà đã trở thành những cơ sở cho vay hợp pháp.

Các ngân hàng được thành lập, không phải ngân hàng nào cũng có số vốn đầy đủ như quảng cáo, có một số chỉ là mượn đầu heo nấu cháo vì vậy nên

có một số chuyện lật lùng xảy ra như sau, mà gần như nhiều trường chủ đà gặp phải.

Một vị thương gia trong một nghiệp vụ thương mãi đã được khách hàng trả cho chi phiếu trên hai triệu Đồng, ông này chuyền số tiền trên sang trương mục mình ở một ngân hàng khác. Hai hôm sau lại nhận được giấy khước từ chi phiếu với lý do yêu cầu tái trình (représentation).

Tại sao lại tái trình? Ông thương gia giận lắm mới tìm đến khách hàng của mình. Khi lật phiếu tồn tại thì ông khách hàng vẫn còn nắm triều trong trương mục, thế mà sao ngân hàng gốc không chịu chuyền. Qui vị hiểu tại sao không?

Vì ngân hàng gốc phát chi phiếu ở trong tình trạng mượn đầu heo nấu cháo. Lấy tiền của khách hàng cho vay thế là khi bị chuyền ngân khoản khá lớn phải bị ket, ngân hàng với bảo khách hàng tái trình (dù ngân khoản của trương chủ trong trương mục vẫn có) một sự tái trình như thế có thể kéo dài nợ được hai hoặc ba hôm. Mánh khép thứ hai, mà giới thương gia cũng thường gặp, là bị khước từ chi phiếu với lý do chữ ký không giống mẫu (signature non conforme) một thương gia khác trong nghiệp vụ thương mại đã gặp trường hợp trên, ông đã tức giận vì nghĩ rằng khách hàng đã cố tình ký sai vì chi phiếu không tiền bảo chứng (Đây cũng là một mánh khép của khách hàng vừa kéo dài được thời gian trả nợ, vừa khỏi bị phạt). Đến tìm khách hàng, khi đem mẫu ra so, thì giống nhau như đúc. Ông thương gia nọ với tái trình, kết quả là chi phiếu được thu nhận. Điều này chứng tỏ là ngân hàng gốc phát chi phiếu bị ket bất ngờ, nên không có tiền để trả cho khách hàng đành khất nợ vậy.

Đây chỉ là hai mánh khép thường dùng của một số ngân hàng không đứng đắn, dùng tiền của khách hàng ký thác vào những nghiệp vụ khác. Lúc đầu, người ta chưa hiểu nhưng lâu rồi cũng bị lột mặt nạ. Quý vị có tiền gửi ngân hàng nên lưu ý những trường hợp trên.

LIÊU QUỐC

## tiểu thuyết hài hước của LÊ TÂT ĐIỀU



### CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN

#### (TIẾP THEO)

Mỗ không kịp phản ứng và đau đớn đến đồi người. Máu tắc nghẽn ở đầu khiến anh hoa mắt. Khi lão già nhảy xuống đường, đóng xầm cửa lại. Mỗ còn tưởng như cánh tay phục hận của lão vẫn đè nghẹt cổ anh. Thế ròn àm cổ, họ sặc sụa, nước mắt dàn ra. Xe chạy, ngoài nhìn, anh chỉ còn thấy mờ mờ hình ảnh lão già đi trên con đường nhựa xám, dần vào cư xá dành cho nhân viên ngân hàng. Dãy nhà cao vút, giống những chiếc hộp xếp bên nhau, phong cảnh như làm toàn bằng giấy bồi. Bóng lão già nhỏ dần, nhưng Mỗ vẫn thấy khúc tay phải cụt của lão đưa đầy tung tăng, được viền một lượn anh nắng mai vàng choé.

Mỗ vừa tức vừa kinh hãi. Đáng lẽ anh phải nhớ bài đức dục học từ tấm bé luôn luôn kính trọng người già, Mỗ tự chọc tức mình thèm bằng ý nghĩ ấy.

#### PHẦN HAI

Trước khi gặp trạm kiểm soát cuối cùng, Mỗ xuống xe. Từ đây, anh đi bộ băng qua mấy dãy cư xá, khu giải trí, tìm gặp ông Võ. Mỗ sẽ chơi quanh quẩn ở đây chờ tới trưa rồi vào thành phố băng qua cầu sắt. Cầu này cũng có một trạm kiểm soát.

nhưng nó là con đường một chiều dẫn ra ngoại ô nên việc kiểm soát không gắt gao. Hơn nữa, Mỗ đi bộ ngược chiều vào thành phố, chẳng có anh cảnh sát nào lâm chuyện đến hỏi giấy một khách bộ hành như thế. Nhất là giờ đó, ai cũng phải ăn uống nghỉ trưa.

Mỗ biết mình đã cần thận quá đáng. Nhưng đến lúc này mà lại bị vò trở lại đường tri viện, sống với qui vị đồng bệnh tương lai, nghe anh em gào rú khóc lóc thì thà chết sướng hơn. Mỗ không có chút kinh nghiệm nào trong việc đào tẩu, nhưng bọn ở chung trại với anh thì biết hết. Nhiều tên đã chuẩn bị ra ngoài cả trăm lần và chỉ bị bắt lại khi lén côn bắt thính linh. Họ dậy Mỗ rằng: « trước hết là không nên đề nhà chức trách chú ý tới, vì bất cứ lý do nào. Sau đó, cố gắng không ngạc nhiên trước bất cứ chuyện gì, dù bị chọc tức không nói giận nếu còn tự kiểm soát được. Loại kinh nghiệm đó cũng không quí giá mấy, bằng chứng là anh em vẫn bị bắt lại như thường. Nhưng nhờ đó, họ kéo dài được thời gian tự do. »

Chỗ cổ bị lão già chặn đã hết đau, nhưng nghĩ tới Mỗ còn nho襌 ho lên một tràng.

Giờ này, cư xá vắng tanh. Chỉ những chiếc quần áo phơi trên giày, gió thổi bay phai phai là có vẻ sinh động. Bóng dãy nhà này che tới khung cửa sổ tầng chót dày kia tạo thành một vùng mây dài hun hút. Nhà nọ chỉ khác nhà kia ở con số và một vài cánh hoa nhỏ trồng trong khoảng đất vuông trước nhà, kích thước giống hệt nhau. Những cư xá dài quá, có nhiều cửa sổ quá bao giờ cũng khiến Mỗ cảm thấy ròm rợn vì sự đồng đúc, đồng loạt. Nó xóa đi những nét khác biệt, những trang trí hơi lẳng lặng một chút, những dấu vết đặc biệt của chỗ ở loài người. Tuy không hoàn toàn thích một căn nhà trong cư xá nhưng có lẽ suốt đời, Mỗ thèm có một đơn vị gia cư như thế. Ít nhất nó có thể khiến Mỗ tránh được một số chuyện bất trắc,

Ông Võ có một căn nhà ở cuối cư xá, trên tầng chót. Căn nhà ấy chỉ đư ợc mở cửa trước bảy giờ sáng và sau chín giờ tối. Cả gia đình ông Võ túa đi lùm. Muốn có một đời sống không quá thiếu thốn, họ chỉ có cách thâu ngắn thời gian gia đình đoàn tụ. Mỗ cũng không đủ can đảm leo tới tầng thứ 5 để kiểm ông Võ lúc này nếu ông ta ở nhà. Chưa biết bao giờ cư xá mới có hệ thống thang máy. Cách đây hai năm, đã có lần đơn khiếu nại về chuyện thang máy của cư xá này được đăng hàn hết trên các mặt báo. Nhà nước cho phép nhà thầu thầu góp tiền để sửa sang đường xá, cầu cống, công viên v.v... Cuối cùng khi phải lo tự túc khoản thang máy thì nhiều gia đình không chịu nổi. Trong những đơn khiếu nại, người ta được đọc những câu bi thảm mà xem ra lại rất vui chung đại khái như: « Chúng tôi chỉ còn có thể góp tham gia vào việc thiết lập hệ thống thang máy. Nhưng, nhiều người nghĩ rằng thà còn giữa một chấn đập leo ném cái cũ thang dài còn hơn được đi thang máy mà hai chân lại cụt hết. » Họ xin nhà nước giúp đỡ. Như thông lệ, cuối cùng nhà nước ra một cái thông cáo máng mỏ rằng dân chúng « thiêng thiện chí ». Từ đó, những kẻ thiêng thiện chí như ông Võ dành tiếp tục tập quen với việc leo thang như leo núi.

« Thiêng thiện chí » là một cái bệnh dân chúng mắc phải từ thời có chiến tranh. Mỗi lần đất nước gặp một tai họa lớn hay nhỏ; nhà nước lại khám phá ra rằng cái bệnh nguy hiểm ấy tái phát trong dân chúng,

Bệnh phát nặng nhất khi nhà nước hô hào dân chúng đóng góp để thiết lập trung tâm sửa đổi thời tiết. Ở những nơi khác không biết sao chờ trong xóm Mỗ, người ta đóng góp hàng say chưa từng thấy. Một thanh niên khỏe mạnh đã gộp luôn túi chí, khi được khiêng về nhà anh vẫn cười nói: « Hy sinh chút đỉnh cho đồng bào mình từ nay khỏi sợ bão lụt nữa tôi thấy vui quá ». Ông lão ở nhà Mỗ tặng hai con mít và một lit máu, cũng yên bố tương tự: « Tôi đâu còn sống được bao lâu nữa. Nếu trung tâm sửa đổi thời tiết hoàn tất, đồng bào mình sẽ không bao giờ mất nhà cửa làm tanh mòn trời chiếu đất, đói rách, tôi sướng mê

tới ». Riêng Mỗ, khi đó cuộc đời còn khẩm khà, đã góp gần hết số tiền dành dụm được.

Nhà nước đã tuyên bố rất hài lòng. Thủ tướng đọc diễn văn, hứa hẹn rằng chỉ trong một thời gian ngắn là trung tâm sẽ hoàn tất, đất nước sẽ vĩnh viễn tránh được một số thiên tai, đồng thời khí hậu sẽ trở nên thích hợp, dễ chịu đối với toàn dân.

Nhưng trung tâm chưa được xây cất xong, số ngân khoản dành riêng cho công tác đã hết trơn. Những viên chức lương thiện của chính phủ đã ước lượng lầm, bọn này mới được bồ nhộm, thuộc loại tay mơ, chưa học tính có sai sót nằm trong lục lạp, truyền thống. Đáng lẽ, họ phải nhớ rằng, ngân khoản xây dựng trung tâm phải bao gồm luôn phí tổn vật liệu nhân công xây nhà riêng cho một số viên chức cao cấp có trách nhiệm, phí tổn những bữa tiệc vui vẻ của nhà thầu, phí tổn trả cho một vài động hàng sang đã có công khích lệ vài vị giám đốc nhanh nhẹn ký giấy tờ v.v... hoặc giản dị hơn muốn xây một trung tâm người ta nên đòi dân chúng đóng góp đủ xây ít nhất hai cái. Cái thứ hai thứ ba thực sự biến thành những món gì đã có lịch sử phán xét. Trung tâm sẽ không đền bù bấy giờ.

Thế cho nên cảnh náo lòng mới hiện ra. Nếu không có cái bảng đồng khắc chữ nỗi: « Trung tâm thay đổi thời tiết Quốc Gia » thì người ta muốn gán cho cái xác nhà đó nhiệm vụ gì cũng được. Có thể bao đó là nguyên tử lực cuộc, xưởng chế tạo giày dép, hoặc là trung tâm tắm hơi cũng xong. Không có một thứ máy móc nào chứng tỏ nó là trung tâm thay đổi thời tiết.

Khi Thủ tướng đến cắt băng khánh thành trung tâm này thì điện nước cũng chưa có. Tuy nhiên, buổi lễ vẫn diễn ra hết sức long trọng, linh đình vì cái món cờ quạt, biểu ngữ và những cái miếng hoan hô lúc nào cũng sẵn. Đè giúp cho các chuyên viên điện ảnh, các nhà báo, nhất là ký giả ngoại quốc khởi động trở ngại khi thi hành nhiệm vụ, những phần thiêu của Trung Tâm đều được làm tạm thời bằng các lồng. Dãy nhà dành cho nhân viên của trung tâm cũng khang trang lâm và cũng có thể sẽ dừng vững nếu trời không nổi gió hơi to. Riêng phòng máy móc thì được thực hiện một cách công phu tốn kém hơn vì ngoài số giấy bồi làm nền ban tổ chức buồi lễ còn phải chi một khoản mua bột mì và thuê máy họa sĩ kỹ nghệ họa về máy móc không lời qua.

Những nút điều khiển máy móc của trung tâm tạm thời còn là hình vẽ cả cho nên thủ tướng thi hành những thủ tục khai mạc một cách không hài lòng. Ông miễn cưỡng quay quang trên tám hình vẽ, tìm cái nút ghi chữ « múa » và bấm một cái cho các ký giả chụp hình quay phim. Đầu có thù vị gì khi phải bấm một thứ mà mình biết chắc là nó không chịu lún xuống. Trưởng ban tổ chức cũng đã lo phần âm thanh, nghĩa là có một tiếng tách phát ra ngay lúc ấy, rất hợp. Nhưng ban tổ chức xanh xám cả người khi bắt thủ tướng phải làm một công việc dùng quá nhiều trí tưởng tượng như thế.

của Đêm hội mua dâ đài sang nhíp nhanh. Toàn phần mang âm hưởng của dân ca miền núi :

Mẹ bỏ Dakto  
Từ khi giặc tới  
Băng rừng qua suối  
Băng đèo qua suối  
Mang cả giang sơn  
Ở trên lưng gùi...  
Mẹ bỏ lại cái buồn  
Rừng rực lửa đau thương  
Thương cái nhà cái nương  
Thương cái bò cái mác...

(Suối trăng hòn)

Phần III dành viết về chiến trường Bình Long với tiểu khúc Đêm hội pháo nhíp mạnh và bắt khuất, nhíp kẽ rất gần với dân nhạc miền Nam:

Con nghiêm rắng  
Nhìn xác nòng đồng bào  
Trừng mắt đỏ  
Chiến xa thù bốc lửa...

Phần 4 dài nhất, mang tên «chiến thắng sau cùng» gồm 6 tiểu khúc, Đưa mẹ về và Trí Thiên thương mến được lặp lại sắc thái hồ Huế. Tiểu khúc Hội gió Trường Sơn, trình bày cảnh bà mẹ rừng núi được đưa về buôn xưa, trở lại với sắc thái dân ca Thượng:

Chiến thắng sau cùng nở dưới trời Tây,

Mẹ về biên giới Trường Sơn say hồi gió.

Gió cao cao mới bè bạn trở về

Mai đốt rơ gieo lại hạt ba

Đem nồng cờ lèn xay dựng Trường Sơn Cây cao nguyên ta đem xuôi đồng bằng..

Phạm Lê Phan trong một chuyến công tác «học tập chiến trường» tại Khe Sanh hè 71



# ca nhạc

## Nhạc viết cho cuộc thử lửa hiện tại : **CHIẾN CA MÙA HÈ 72**

### Thời của anh hùng ca

Có thể nói tập nhạc đầu tiên viết cho trận chiến sôi lửa lúc này là tập «Chiến ca mùa hè 72» của nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của Phạm Lê Phan do nhà Tiên Rồng xuất bản.

Ngay trang bìa, bộ mặt của tập nhạc đã đầy những nét khô khốc của chiến tranh. Cách trang trí đã là bỗ lối họa bẩn siêu thực với chim, mèo, tiên nữ 2,3 màu của những tập tinh ca ngày nào để chọn bức ảnh «Đuôi giặc» (7 huy chương vàng quốc tế) ảnh gia Ng.Ngọc Hạnh chỉ với 2 màu đen trắng đánh mờ nhưng đầy nét khẳng quyết. Lối trình bày tựa và kẻ nhạc bên trong cũng thay đổi bằng những nét đậm đậm.

Nhạc sĩ Phạm Duy đã nói về những nguồn cảm hứng gần đây của ông - cũng như đã bày tỏ với nhà thơ Phạm Lê Phan :

— Tôi muốn làm một cái gì tốt cho lúc này. Tôi bỗ lối viết nhạc cho tấm gương cá nhân như Trần Thế Vinh chẳng hạn. TT Vinh nhất định là chétanh hùng rồi nhưng con hàng ngàn hàng vạn anh hùng chết và danh khác, họ cũng phải được viết đến chứ. Một người vợ linh quen tiếp đạn cho chồng chiến đấu càng phải được ca ngợi. Do đó, đúng hơn hết là tôi phải hướng đến cái đại quan, cái thực trạng chung.

### Mười tám bài hát yêu nước

Trứ hai bài Hành trình TQLC, nhạc P, Duy thơ Phạm văn Bình

Từ trong phòng tạo thời tiết bước ra; Thủ tướng và đoàn tùy tùng đứng trước hiên làm bộ ngực nhìn trời chờ đợi. Bây giờ đến phần vụ của anh em lính cứu hỏa. Từ đây nhà ở phía sau anh em chia vội lên trời và phun nước tưới hột sen. Nước đã xuống thành một cơn mưa tuy khiêm tốn nhưng rất nghệ thuật. Các chuyên viên thâu hình cho rằng các phim trường cũng cải làm được đến như thế là cùng. Họ hoan hỉ thu hình Thủ tướng đương đọc diễn văn trong cơn mưa do chính ông tạo được, trên nguyên tắc.

Trong bài diễn văn, Thủ tướng lên án khá nặng nề những người dân thiếu thiện chí đóng góp khiến công trình ích quốc lợi dân bị dang dở, nhưng ông tin tưởng rất nhiều ở tương lai của trung tâm.

Sau đó hội đồng nội các họp khẩn để cứu xét kế hoạch điều hành trung tâm và loại thời tiết cần được sửa đổi hay tạo ra tùy theo mùa. Trong khi đợi chờ được thiêt trí những máy móc tối tân, Trung tâm tạm thời có một thời khắc biếu của thời tiết sao y chính bản những cầu tiến đoán của Nhà khí tượng. Nhiệm vụ của đồng bào không mấy khó. Đề được hưởng tất cả sự vẫn minh, tiện lợi của Trung Tâm, buổi sáng đồng bào chỉ cần nghe đài phát thanh, phần tiên đoán thời tiết và tự nhủ rằng «chính cái Trung tâm do mình góp tiền xây dựng nên đã tạo hơi tiết trong ngày như vậy».

Nhưng thời tiết thứ thiệt lại có một chương trình hoạt động riêng của nó giàu không cho Nhà khí tượng biết. Theo đúng thông lệ, vào cuối năm lại có mưa lũ và lụt lội. Ngày cũ những người đã đóng góp hăng hái cho việc thành lập Trung tâm sửa đổi thời tiết này cũng trở thành nạn nhân của thời tiết. Nếu may mắn sống sót họ cũng chẳng còn gì ngoài một cái dạ dày cần được no đủ mỗi ngày.

Ấy thế là chính phủ bỗng phát giác ngay được rằng bệnh thiếu thiện chí tái phát trầm trọng trong dân chúng. Các nhà lãnh đạo, những viên chức cao cấp thi nhau đọc diễn văn nhắc lại tội lỗi của đồng bào. Trước hết là vì thiếu thiện chí đóng góp nên đồng bào dễ cho Trung tâm phải dở dang. Sự dở ấy tạo ra nạn lụt. Nạn lụt làm cho bao nhiêu đồng bào lâm cảnh màn trời chiếu đất. Vậy thì đồng bào phải sẵn sàng tổ chố thiện chí nhỏ bé còn lại bằng cách đóng góp thật nhiều để cứu trợ.

Bất cứ lúc nào dân chúng cũng phạm tội thiếu đóng góp. Việc này gây tai hại dãy chuyền, theo lời giảng giải của các viên chức tài chính của chính phủ. Đồng bào cứu lụt không đồng nén số người kiệt quệ, không đóng thuế được để tăng lên. Do đó chính phủ phải tăng thuế thật cao đối với những người còn có thể đóng góp được để cân bằng ngân sách. Vì phải đóng thuế nhiều quá nên bọn này không có nhiều thiện chí trong việc cứu trợ. Số người nghèo đói không đóng thuế được lôi tăng thêm. Cứ thế, cái bệnh thiếu thiện chí đã đưa đất nước đến chỗ không giàu mạnh được.

Đè người dân ý thức được sự nguy nan, mỗi lần mưa to gió lớn gây lụt lội nhà cửa lại ra lệnh giới nghiêm hầm bổn trên hầm bổn. Vì ông thiếu lối

Cả hai cùng có mặt trong một đoàn cứu trợ. Ông Võ ba hoa chọc cười mọi người một lúc thì tất cả đều đồng ý bầu ông làm trưởng đoàn. Cố thảo luận nặng và thở, nhưng ông Võ lại nhanh nhẹn lẹ thường. Nhìn những cử động của ông ít người biết hai cánh tay ông toàn là đồ giả thuộc loại không đắt giá lắm, chỉ được cái rất bền. Ông chỉ huy mọi người bằng kho truyện tiểu lâm, hơi tức tiểu một chút nhưng không đến nỗi bắt đầu bà con gái phải đỏ mặt lẩn tránh.

(CÒN NỮA)

# 16.- Xin Cha Thủ

MARCA (CHẠM BUỒN)

Tiêu khúc hay nhất của tập «Chiến Ca Mùa Hè 72» (Phần Kết - Mặc Niệm

Cuối cùng, phần kết mang tên «Mặc Niệm» viết hoàn toàn trên điệu kẽm và chậm buồn (marcoa). Chỉ gồm 2 tiêu khúc Mặc Niệm và Xin Cha Thủ.

Riêng tiêu khúc cuối cùng «Xin Cha Thủ» nhạc sĩ Phạm Duy đã cho biết nhạc sĩ đã bay chở cho xe vào nhưng nỗi nhanh cao vút lên giữa những khoảng trầm lè thè là dễ bắt chước theo tiếng kèn đồng thời điệu chiêu hồn tự sự.

Đây là đoạn hay nhất hay ý nghĩa nhất vì là hùng ca nhưng lại cảm dứt bằng tiếng khóc. Thẳng rồi khóc. Không có gì đáng憾 diện cả vì chung cuộc cả hai bên đều chết, đều đau đớn cả.

Là người VN là xin tha thứ  
Thathú cho nhau, tha thứ cho đời  
Tủi hồn cùng chung  
Cùng chung kiêu hãnh  
Chung kiếp gian nan  
Chung kiếp u buồn...  
Xin thôi kẽn lẽn  
Tiếng kèn u uất...

## Người thơ nhìn về thơ phô nhạc

Tất cả những tiêu khúc trong «Chiến ca» nói trên đã phô từ 5 bài thơ của anh Phạm Lê Phan đăng, trong nguyệt san quân đội «Tiền Phong» số 78 tựa là: Bài Trí Thiền, bài Tam Biên, bài Bình Long, Chiến thắng cuối cùng và Một giờ mặc niệm. Và tựa chung của 5 bài thơ vẫn là «Chiến ca mùa hè». Anh Phạm Lê Phan đã kể lại:

Khi anh Phạm Duy đã phô nhạc được đến 3 phần những bài thơ của tôi thì mới liên lạc được với tôi và anh Duy có mời tôi đến

## CHIẾN CA MÙA HÈ 72



Tuyển tập nhạc liên rặng I  
16 bài ca yêu nước

ghe anh hát. Và đến đầu tháng 8 này anh Duy mới phô song tất cả. «Chiến ca mùa hè» là tên của một tập thơ mà tôi định ra sau khi làm theo các bài thơ khác như Bài đăng quang cho một thị trấn anh hùng và Cho một ngày Quảng trị vinh quang.

— Xin anh cho biết cảm nghĩ của anh về chuyện những bài thơ đã được phô nhạc?

Người thơ chở trầm ngâm:

— Xin chào tôi nói trước riêng về thơ. Nguyễn từ khí miền Bắc đã thật sự xám láng trắng trợn và trước cảnh chiến sĩ ta đã chiến đấu gian khổ tôi đã rất xúc động. Tôi xấu hổ vì không được trực tiếp làm eồng tái chiến đấu như những chiến sĩ tiền tuyến nên tôi đã làm ra những bài thơ trên. Như thế tôi đã làm thơ vì mình, cho chính mình. Tôi lại làm mèo mó vì đã quen với phần hành viết kịch ở phòng Văn nghệ cục T.L.C, nên như thế tôi đã kể lại truyện bang van văn thời. Do đó thơ lại có Scène, acte như kinh vậy...

Nhạc Sĩ Phạm Duy cho biết phái đoàn đã gặp được TD 6/TQLC là đơn vị đã 3 lần tiến đánh Hải Lăng. Phái đoàn cũng đã thăm viếng các đơn vị thuộc sư đoàn 1 đang hành quân phía Tây Nam bên kia đồi Birmingham. Đây đủ hơn gấp được cả những người lính đang tạm nghỉ dưỡng quân, đó là LĐLĐ Biệt động quân mới từ mặt trận Quảng Trị về.

Cảm nghĩ của những người trước tác nghệ thuật khi được di thăm những vùng đã sôi lửa nồi trên đã được nhạc sĩ Phạm Duy tóm tắt:

— Cõi đời mới thấy tinh thần của quân dân minh rát cao. Linh thi can trường hết mực, có thể nói O-Lào ngũ. Nhiều đơn vị khi chiến thắng trở về còn đông quân số hơn lúc ra trận và được bồ xung luôn luôn và di phép về rất đúng phép. Địa phương quanh cũng cứ cứ không riêng giao binh, chủng và sư đoàn. Cấp tá cũng rất cứ, rất nắm vững vấn đề. Cấp Tướng lại nhún nhót và được linh yếu, chúng tôi có được gặp Tướng Trưởng, Tướng Phú và tướng Lân. Người dân thì rất tin tưởng ở lính Cộng Hòa, họ cứ gọi là «các anh Trâu Điền» thôi. Họ phuơng có thể vững tin nơi tiền tuyến thì cũng phải cố gắng làm việc, sáng tác để tiền tuyến vững tin lại.

Nhưng kết luận thì tôi thấy anh Phạm Duy quá tốt, tốt với tôi cũng như đối với cuộc chiến. Tôi thích

nhất là phần chốt «Lời tha thứ». Chúng ta khac Cộng Sản ở chỗ luôn thương xót người đã chết dù là kẻ thù.

Được biết thơ của anh Phạm Lê Phan, trước Phạm Duy, đã được 2 nhạc sĩ Anh Việt Thu và Trần Thiện Thành phổ thành nhạc với giọng hát Thành Thúy.

## Nhạc sĩ đi thăm mặt trận

Có vua nghệ sĩ Duyễn Anh, Tô Thúy Yên, Nhật Trường, Phạm Duy đã tham dự di thăm mặt trận tiền phương tổ chức phối hợp bởi một số Nghị Sĩ, dân biểu như Trần Văn An, Nguyễn anh Tuấn, Nguyễn Trọng Nhô với sự giúp đỡ của Bộ Thông Tin, bộ Tư lệnh mặt trận quản khu 1 và tỉnh trưởng Thừa Thiên, Phái đoàn đã đến viếng thăm nhiều nơi ở vùng tuyến đầu như chiến tuyến Mỹ chánh kéo dài từ núi xuống biển, căn cứ Birmingham.v.v...

Nhạc Sĩ Phạm Duy cho biết phái đoàn đã gặp được TD 6/TQLC là đơn vị đã 3 lần tiến đánh Hải Lăng. Phái đoàn cũng đã thăm viếng các đơn vị thuộc sư đoàn 1 đang hành quân phía Tây Nam bên kia đồi Birmingham. Đây đủ hơn gấp được cả những người lính đang tạm nghỉ dưỡng quân, đó là LĐLĐ Biệt động quân mới từ mặt trận Quảng Trị về.

Cảm nghĩ của những người trước tác nghệ thuật khi được di thăm những vùng đã sôi lửa nồi trên đã được nhạc sĩ Phạm Duy tóm tắt:

— Cõi đời mới thấy tinh thần của quân dân minh rát cao. Linh thi can trường hết mực, có thể nói O-Lào ngũ. Nhiều đơn vị khi chiến thắng trở về còn đông quân số hơn lúc ra trận và được bồ xung luôn luôn và di phép về rất đúng phép. Địa phương quanh cũng cứ cứ không riêng giao binh, chủng và sư đoàn. Cấp tá cũng rất cứ, rất nắm vững vấn đề. Cấp Tướng lại nhún nhót và được linh yếu, chúng tôi có được gặp Tướng Trưởng, Tướng Phú và tướng Lân. Người dân thì rất tin tưởng ở lính Cộng Hòa, họ cứ gọi là «các anh Trâu Điền» thôi. Họ phuơng có thể vững tin nơi tiền tuyến thì cũng phải cố gắng làm việc, sáng tác để tiền tuyến vững tin lại.

# nhiếp ảnh lêvankhoa

## 1 - «Nếu một mai».

của Phạm Năm (Phan Thiết)

Nếu một mai câu nói mang nặng mỗi cảm hoài, vừa do dự do àu, băn khoăn trước một tương lai mờ ám xa vời được dùng đặt tên cho bức ảnh này, hẳn tác giả muốn đưa suy tư làm linh hồn cho tác phẩm của mình, mà thật vậy, nếu tựa không kèn, và không nhò vài nét phụ thêm vào, thì đây chí là một ảnh chân dung bình thường. Ảnh Sáng không nói được mối lo sợ vừa canh chịu. Sự diễn tả của gương mặt vì nồng chói nên nhạt nhèo hơn là sự bối rối của tâm hồn. Mọi nhách vua khinh khỉnh vua khó chịu. Mắt nhìn không tha thiết, không gởi gắm, không mở dù cửa sổ của tâm hồn để người ta tìm gặp tâm tư thăm kin của mình. Mà cũng không khép chặt nữa mới hại. Dáng điệu của chiếc đầu chẳng gục xuống trong tư thế đành lòng chấp nhận những gánh nặng phu phàng của cuộc đời, đỡ xuống cùng chẳng ngang cao lên trong chiều hướng kiêu hành thách thức mọi trở lực sẽ kéo đến.

Nếu một mai.... em sẽ không khóc than, cũng chẳng vui cười vì có gì đâu, tất cả sẽ trống vắng và tích sự như hậu cảnh của ảnh này vậy.

Tác giả đã khéo léo tạo hai vệt xám một ở trước mặt và một ở phía sau cõi gai đề phả bớt sự khó chịu của chủ đề nằm giữa ảnh. Tuy nhiên người xem vẫn thấy ảnh nặng ở phía mặt, dù cánh trái của cây thập tự ở phía trái đã hơi gù xuống ngược lại. Khẽ hơi vết xám này, hẳn tác giả ngầm nhớ rằng quá khứ thi đèn tối và vụn nát, còn tương lai là nấm mồ lạnh đang chờ?

Sự suy tư của tác giả rất quan trọng. Trong nhiều trường hợp nó

tới hơi tiếc người múa nước không được nổi lầm. Hậu cảnh hổ rồm, nhìều chi tiết, nhìều đốm đèn, nếu khéo léo chế dày hoặc bởi độ đèn phim ám để khi ra ảnh chủ đề sáng tỏ hơn mới tách rời khỏi hậu cảnh được. Chiếc quần đen của người múa nước bị định hẳn vào mảng cổ đèn rồi theo mé nước mà chạy dài ra bìa ảnh trái. Kế đó phía góc dưới bên trái, ngay chân người múa nước và góc trên bên mặt tạo ba bốn đốm sáng chéo góc không được thuận lợi cho lầm. Xin đề nghị bạn Hạnh thử thêm các khoảng trắng ở hai góc nhưng giữ lại chỗ chân. Nếu khéo tay hơn, cho mặt nước chỗ chiếc thuyền nhúng xuong cũng sáng hơn, nhứt là các gợn sóng. Phim bạn giữ không được cần thận nên bị trầy quá nhiều. Vết trầy tạo thành sọc dài có thể do kéo phim trong máy phóng, do lau nước phim khi phơi và cũng có thể do cuộn tròn phim phơi khô rồi để cắt. Hai nhứt khi kéo siết một đầu phim trong khi giữ y đầu kia nơi trang làm cuộn tròn, với dụng ý cho phim được chặt chẽ, dễ cắt giữ. Ở xứ tu rất nhiều bụi bặm, Phan Thiết lại toàn cát, những hột cát bụi ấy lọt vào mà ta kéo dài phim lên thật nguy hại cho phim vỏ cùng. Tốt nhứt nên cắt phim ra từng băng 5 hoặc 6 ảnh một và giữ trong bao giấy trong. Làm thế phim sẽ thẳng, dễ tìm ra phim cần phóng và nếu rủi có trầy, cũng chỉ trầy một ít thôi chứ không hư cả cuộn phim.

LÊ VĂN KHOA



## • GIỮA CHÚNG MÌNH

Thiếu úy Trần Hữu Tâm, KBC 4140 Mừng cho thiếu úy về bình an và tiếc các cuộn phim Tân Cảnh. Số báo cũ chúng tôi sẽ gửi lên. Ảnh «Rượu Thần» không dùng được. Xin gửi cho các ảnh khác. LVK.



# điện ảnh

## TÚY HỒNG : Bước vào điện ảnh từ thoại kịch

Thuở còn đi học trường trung học Kiến Thiết Saigon, cô bé sinh Trương Thị Ánh Tuyết, người gốc tỉnh Bình Dương đã tỏ ra có天赋 về ca hát và kịch nghệ. Những ngày lễ tết, những dịp bồi trường, Ánh Tuyết vẫn luôn luôn là một ngôi sao sáng trên sân khấu nhà trường, cô bé học trò vẫn áp ủi trước mong được một ngày nào đó, tiếng hát của mình sẽ vút lên cao, vượt xa khỏi bức tường của lớp học nhỏ bé, để đến một sân khấu. Thực sự huy hoàng và rộng lớn hơn.

### Những bước đầu tiên

Cho đến năm 1956, cô bé học trò Ánh Tuyết được nghệ sĩ Túy



Khả Năng, Túy Hồng và thầy bối Phi Thoản trong phim «Nhà Tôi»

Phượng, con gái của nghệ sĩ Túy Hoa giới thiệu vào ban kịch Dàn Nam của nghệ sĩ Anh Lân. Cái tên thật Trương Thị Ánh Tuyết bắt đầu đi vào quên lãng và khán giả biết đến danh hiệu Túy Hồng từ đó. Ban Dàn Nam đã có Túy Hoa, Túy Phượng và bày giờ thêm một «Túy» nữa là Túy Hồng.

Những ngày đầu tiên trên sân khấu Đại nhạc hội, dù có hơi bỡ ngỡ nhưng Túy Hồng vẫn tỏ ra dạn dĩ và tự tin với khả năng của mình. Vở kịch đầu tiên trong đời, trình diễn cho khán giả xem của Túy Hồng là vở «Áo người trinh nữ» (1957) cùng với cô Kim Cương và nghệ sĩ Ba Vân. Túy Hồng trong vai em gái của Kim Cương, đã cùng diễn xuất thật tuyệt vời, tạo cho khán giả rất nhiều xúc động. Túy Hồng vẫn nhớ về kỷ niệm mà cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào quên được khi trình diễn vở kịch đầu tiên trên. Lúc ấy Ban Dàn Nam dưới hình thức Đại nhạc hội, đã trình diễn vở «Áo người trinh nữ» suốt một tuần liên 10 xuất hát trên sân khấu Nam Quang.

Với tư lện diễn tiếp vở kịch này, nghệ sĩ Túy Hồng đã «khóc», như mưa suốt 1 tuần lễ, đến hết cả nước mắt thật, và mệt mỏi đến nỗi khi trình diễn đến lần thứ 10, cô đã ngã xuống nằm ngủ dài trên sân khấu, hết biết trời trăng gi nữa. Cùng trong những ngày tháng công tác với Ban Dàn Nam, Túy

Hồng đã thành công qua các vở kịch khác như «Trà hoa nữ»; «Chia tay» «Một người điện»... v.v...

Đến năm 1960, Túy Hồng rời Dàn Nam để về ban kịch Kim Cương. Sau một thời gian học hỏi và rũ bỏ kinh nghiệm diễn xuất ở những nghệ sĩ tài ba như Anh Lân, Túy Hoa, Túy Phượng, cô kịch sĩ Túy Hồng đã thật sự thành công hơn ở sân khấu Kim Cương. Cùng với «kỷ nữ» Kim Cương, Túy Hồng chia nhau những vai chính trong những vở kịch của Ban KG; Vẫn dười hình thức Đại nhạc hội và Túy Hồng đã thật sáng chói trong các vở «Mưa ngâu»; «Ai là vợ» v.v...

Thời gian sau, cô Kim Cương đi Pháp, Ban Kịch Kim Cương tạm thời đình chỉ mọi hoạt động; nên Túy Hồng về với ban kịch Thẩm Thủy Hàng; Nơi đây cô đã có dịp cùng Thẩm Thủy Hàng trình diễn thật thành công vở kịch «Yêu» phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn Chu Tú.

### Thành lập ban kịch «Sóng»

Đến khoảng thời gian 1965 - 66, thì Túy Hồng đã được giới hâm mộ kịch nghệ xem như là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất, và thành công nhất bấy giờ. Túy Hồng (hay cô Ánh Tuyết) đã thực hiện được cái hoài bão của cô: thử học trò ngày xưa, là danh hiệu của mình, được sang trọng và vút cao trong vòn trời kịch nghệ nước nhà.

Túy Hồng còn muốn tiến xa hơn nữa bằng cách tự đứng ra thành lập một ban kịch do chính cô điều khiển và ban kịch «Sóng» của Túy Hồng ra mắt khán giả trong năm 1967, một vài tháng trước Tết Mậu Thân.

Nhận định về ban kịch «Sóng» Túy Hồng đã thật sự bài lồng vì ban kịch của cô đã quy tụ hầu hết những nghệ sĩ tên tuổi lúc bấy giờ. Túy Hồng cho biết cô không ngại ngừng, không sợ tổn kem khi phải mời một nghệ sĩ về cộng tác với mình thấy nghệ sĩ nào hợp vai trò hợp với vở kịch thì dù khó khăn đến mấy, Túy Hồng cũng mời. Do đó, Ban kịch «Sóng» đã có được những nghệ sĩ tên tuổi sau đây: Thành Nga, Thành Được, Bach Tuyet; Phượng Liên; Văn Hùng;

Lê Thảo Tân, Xuân Phát, Tường Vi, Thành Việt, Phi Thảo, Khả Năng, Hoàng Mai, Ngọc Đức; Diễm Kiều, Tú Trinh và Mai Lê Huyền; đặc biệt nghệ sĩ Mai-Lê-Huyền trong buổi ban đầu đã trình diễn trên sân khấu «Sóng» rồi nổi tiếng sau này.

Được hỏi về những vở kịch thành công nhất, và vừa ý nhất của ban «Sóng», Túy Hồng cho biết những vở kịch tổn kem nhất và

long phu nhất của cô, đã là «Tình Thiên Thủ», «Phi vụ cuối cùng» và «Bóng ngà giáo đường».

Đối với Túy Hồng, suốt trong thời gian điều khiển ban kịch Sóng cô đã thật nhẹ nhàng và gặp nhiều phiên muộn hơn là vui vẻ, cô phải chạy ngược chạy xuôi để lo tìm kịch bản hay phải tập trung nghệ sĩ nhiều khi ngồi túc muôn khóc đi được vì máy thu hình, đạo diễn truyền hình, tất cả đều sẵn



sang mà một vài diễn viên của vở kịch vẫn còn ngao du đâu đó.

Đó là chưa kể đến vấn đề tài chánh, T.H. than thở rằng khi ban «Sóng» trình diễn trên vở tuyển truyền hình, lần đầu tiên cô đã phải chịu lỗ lấp phải tiền nhà ra để chi phí nhiều hơn là trông cậy vào thù lao của Đài TV.

Thế nhưng, Túy Hồng đã thật bài lồng và thật thoải mái khi làm tròn vở «Show» thành công trên vở tuyển truyền hình. Cô mong chờ đến ngày phát hành, được ngõi kiêm hâm lại trú khuyết điểm của ban kịch «Sóng» và nhất là để tìm thấy được thái độ của khán thính giả khắp nơi đối với vở kịch của mình.

Hiện nay Túy Hồng và ban Kịch Sóng vẫn tiếp tục công tác với đài Truyền hình VN; tuy nhiên, trong những tháng gần đây, cô vẫn chưa tìm ra kịch bản vừa ý, để công diễn khán thính giả mò điệu, hồn nra, ban kịch Sóng lại chuyển về loại kịch xã hội tình cảm, trong khi mưu cầu tình hình lại đòi hỏi kịch chính trị tám lý nên ban kịch Sóng phải tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.

### Sóng Film ra đời

Trong những ngày mà phong trào thành lập hàng phim chưa được rầm rộ, hấy còn rất ít người nghĩ đến đến việc làm phim túi tài từ Thẩm Thủy Hàng đã đề nghị với Túy Hồng cùng nhau thành lập hàng phim. Tuy nhiên, Túy Hồng hầy còn e ngại, trước lãnh vực điện ảnh mới mẻ này. Thế rồi cho đến khi Thẩm Thủy Hàng thực hiện thành công cuốn phim «Chiếu kỷ niệm», Túy Hồng mới quyết định hợp tác cùng bà Lý miêu Nguyệt để thật sự bước sang sinh hoạt ở bộ môn điện ảnh và hàng «Song Film» ra đời trong năm 1971.



## «Gác chuông nhà thờ» cuộn phim đầu tay

Cuộn phim đầu tiên của «Sông Film» là «Gác chuông nhà thờ», thực hiện trong năm 1971, đã được trình chiếu tại Saigon cách đây ít lâu.

Trong «Gác chuông nhà thờ» do Lê Hoàng Hoa đạo diễn, Túy Hồng đã giữ vai cô con gái một ông bà bác sĩ, bị bọn cướp bắt cóc mang nhốt trên gác chuông nhà thờ để đòi tiền chuộc. Cùng xuất hiện trong tCTT, còn có Nam Châu, Đoàn Chân Mậu, La Thuận Tân, Huy Cường, Bảo Ân, Huỳnh Thành Trà, và Mai Lê Huyền.



Cuốn phim thứ hai mà Túy Hồng góp mặt diễn xuất là «Lệnh Bà xã» của A. Đồng Phim. Lệnh Bà Xã là một cuốn phim hài hước, được trình chiếu tại Saigon trong dịp Tết Nhâm Tý vừa qua.

Cuối năm 1971, Túy Hồng hợp tác cùng hãng phim LiDac của ông Phạm Hoàng Kim để thực hiện cuốn phim «Nhà tôi», phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn Duyên Anh.

## Cuốn phim vừa ý nhất : Nhà tôi

Được hỏi về một phim mà cô diễn xuất vừa ý nhất, Túy Hồng cho biết ngay đó là phim «Nhà tôi» mà cô giữ vai chính : do ông Lê Dân làm đạo diễn. Cuốn phim diễn tả cuộc tình của một đôi trai gái yêu thương nhau. Từ lúc yêu nhau, đều khi làm đám cưới, đến sinh con, tất cả những cái «để thương» và «để ghét» của một cặp vợ chồng son, giận hờn, ghen rỗi lâm hoạ, được đạo diễn Lê Dân cố gắng diễn tả thật vui tươi và đầm thắm qua cuốn phim «nhà tôi».

Cùng với Túy Hồng còn có Hà Huyền Chi, Mai Lê Huyền, Hoàng Mai, Khả Năng, Kim Cúc, Phi Thảo, Thanh Hoài xuất hiện trong cuốn phim vui «Nhà Tôi».

Túy Hồng cho biết, cuốn phim trên đã về đến Saigon và cô dự định sẽ mang chiếu lấy tiền cứu trợ nạn nhân chiến cuộc trong những ngày sắp tới.

Sau Nhà Tôi, Túy Hồng đang dự định thực hiện «Đò Độc» phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn Bình Nguyên Lộc.

## Làm phim ở VN khó quá đi

Nhìn chung về nền điện ảnh VN hiện nay, Túy Hồng cho rằng nếu chỉnh phủ nàng đỡ, xem điện ảnh là trong những bộ môn cần thiết. Thủ chúa chấn điện ảnh VN sẽ tiến xa hơn. Hiện nay thì làm phim khó quá đi. Nếu ai không có thiện chí thì chắc sẽ không đủ can đảm theo đuổi nghiệp làm phim. Điện ảnh nước nhà hiện thiếu thốn đủ mọi thứ, mọi dụng cụ.

Film mua không có, máy móc không có, thuê lại nặng... đủ mọi khó khăn cho nhà làm phim.

## Khán giả VN không thích cảnh làm tình quá lố trên màn ảnh

Túy Hồng cho rằng càng ngày dân trí càng cao, nên theo sự thăm dò của riêng cô, dù khán giả VN



đều than phiền và bức nêu kinh thấy các cảnh làm tình, sex, được một số nhà làm phim VN khai thác quá lố trên màn bạc. Theo cô, cô không thích «mì» trước ống kính trường hợp nếu quá cẩn thiết thì cũng phải thực hiện, nhưng nên nhẹ nhàng và đẹp.

## Ước mơ đất nước thanh bình để đi diễn kịch khắp quê hương

Người ta thường lầm lẫn nữ vũ sĩ Túy Hồng và tài tử Túy Hồng làm một. Túy Hồng cho biết như vậy. Sự thật, thi trùng tên, nhưng lại 2 người khác nhau, 2 sinh hoạt ở 2 lãnh vực khác nhau.

Những thời giờ nhàn rỗi, Túy Hồng dùng để soạn kịch và sán sóc gia đình ; cô cũng thích nghe nhạc tiền chiến lâm.

Túy Hồng ước mơ một ngày nào đó đất nước thanh bình, cô sẽ đi thật nhiều nơi trên khắp quê hương VN, để diễn kịch cho đồng bào khắp nước thưởng thức, để có dịp thực hiện những cuốn phim giá trị cho điện ảnh VN.

VÂN NGUYỄN.

Tuy Hong lúc bị bắt cóc trong phim «Gác Chuông Nhà Thờ»

## CÂU TRUYỆN GIÀ TƯỞNG



## Trận chiến 72

### ● Truyện ngắn của VI HƯƠNG CHỦ

Trong căn phòng hẹp, ánh sáng thu nhỏ vào một góc phòng trên bàn làm việc của viên sĩ quan diện bao túi đã xé chiêng, khuôn diện đầy vẻ mệt mỏi chán chường với giọng nói đầy nỗi cay đắng thiết tha :

«Đây chú coi, hàng trăm bản tin tức, hàng chục bản ước tính tình hình do chúng ta đệ trình đều Chef phê là lão khoẻ không trưởng. Nhưng sự thực đã xảy ra, báo hiệu người dân vô tội đã bị hy sinh họ là con là cháu của tôi, là thân hữu của cha đã phải gục ngã dưới cách tước tưởi trên chiến trường vì những sự sao lầm thiên cáo của những người xung quanh...» Chúng tôi yên lặng nhìn nhau. Đột nhiên tên Đại tá này như kẻ thất thần, gầm thét, phản nổ, thao thao bất tận có lực muôn hụt hơi của một kẻ Mất Tri hoàn toàn.

Câu truyện già tưởng của một người điện bắt đầu :

### I - Ngày Ngày G tháng 9 năm 72

Sau phiên họp của Hội Đồng An ninh Quốc Gia, mà tôi là thuyết

99.1 dân số 98.1, đất đai, Tất cả trực lộ giao thông có thể nói 24/24 giờ không gặp bất cứ một trở ngại nào. Tôi nhấn mạnh trước Hội Đồng là kể cả các tỉnh lộ, hương lộ chứ không phải chỉ có quốc lộ chính mà thôi.

Từ những sự kiện này, đến những nguồn tin ở bên kia giới tuyến cung cấp tôi quả quyết chắc rằng cộng sản BV sắp đánh lớn.

Tất cả Hội đồng ngỡ ngàng trước kết luận phi lý của tôi, chú biết tôi phải biện minh như thế nào không ?

Tôi khẽ lắc đầu.

Ông cười thành tiếng, tâm trí ông có vẻ trở lại bình thường phần nào, không khí trong căn phòng bớt căng thẳng. Viên đại tá già nua tuổi đã xé chiêng, nhưng còn gân dũng dại, tắt máy lạnh, mở cửa phòng. Vài chiếc lá vàng rơi, như hồi thúc ông nhớ thời xa xưa tươi trẻ của cuộc đời hào hùng của mình, ông nhìn tôi rồi nói tiếp :



Đài I tất cả còn nằm trong tập tài liệu này không ai chối cãi được. Nền tảng cả đều tin bản thuyết trình của tôi là ĐÚNG. 60 ngày sau Cộng sản sẽ dồn toàn lực tổng tấn công miền Nam, chúng sẽ vượt giới tuyến, tấn công vào các đô thị lớn, để cán bộ hạ tầng cơ sở chúng có chỗ thê, chúng ta đã bịt mũi chúng suốt 4 năm trường, chỉ thêm một chút nữa là chúng chết hết.

Phiên họp đặc biệt của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia bế mạc — Tôi ra về, đêm hôm đó ngủ được, một giấc an lành thanh thản nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã làm tròn sứ mạng...

## II. Ngày N—1 giờ G tháng 9 năm 1972.

Tất cả Tư lệnh 4 quân khu và quân binh chủng Hải Quân, Không quân, Thiết Giáp, Tiếp vận, Pháo Bình, Biệt Động Quân, Thủ quan Lực Chiến, và sư đoàn biệt lập được lệnh về Bộ Tổng tham mưu bằng phương tiện nhanh nhất. Đề đúng vào ngày N-1-2 tham dự phiên họp tham mưu đặc biệt để đối phó với tình hình.

Tất cả các vị Tư lệnh nhận được lệnh chuẩn bị chiến trường theo một cuộc chiến tranh quy ước hoàn toàn.

Chưa bao giờ tinh thần của các tướng lãnh lại bừng bừng sảng khoái sau khi dự phiên họp quan trọng này. Suốt 20 năm trường chờ đợi, bây giờ mới đúng là lúc quân CSBV mới đến đúng tay của các vị tướng lãnh quân đội VNCH.

## III. Ngày N—3 giờ G tháng 2 năm 1972

Tổng thống VNCH, gặp riêng vị chủ tịch lưỡng viện và các lãnh tụ quốc hội tại Dinh Độc lập. Cuộc gặp gỡ này kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ, các vị Nghị sĩ, Dân biểu đã dùng cơm trưa với Tổng thống tại Dinh.

Các phóng viên nghị trường bắt đầu xôn xao, làm việc tấp nập, kẽ nãm đợi ngay tại văn phòng Quốc hội, người tới trực ngay tại nhà riêng của các vị Dân biểu nghị sĩ.

Nhưng tất cả đều thất vọng, các nghị sĩ đều né tránh từ chối những

câu phỏng vấn của các phóng viên. Sang hôm sau, báo chí Thủ Đô dành chạy những hàng tit nhỏ tuy ở ngay trang nhứt nhưng chỉ phía được vài hàng như sau : «Tron ngày hôm qua, Tổng Thống VNCH đã thảo luận với các lãnh tụ Quốc hội về hiện tình đất nước...» Còn tất cả đều mù tịt.

## IV. Ngày N—4 giờ H tháng 2 năm 1972

Lúc ấy đã xé chiều, các báo hàng ngày đều đã phát hành, các phóng viên đi săn tin các nhứt báo đang ngồi nghỉ xả hơi, hoặc tán láo với nhau tại các quán cà phê. Đột nhiên đánh hơi được tin Phó

Tổng Thống VNCH nhân ngày rằm tháng giêng sẽ đi viếng cả Chùa Trong Đè Thành vào chiều nay. Các phóng viên lại một phen toát mồ hôi hột, xả hết tốc lực chạy đến các ngôi chùa lớn như Xá Lợi, Ấ Quang, VNQT, Vĩnh Nghiêm.

Thời đúng rồi, các cơ quan an ninh đã cờ lập các khúc đường trên Đường Sư Vạn Hạnh, Trần Quốc Toản, Công lý và Bà Huyện Thanh Quan.

Tin Phó TT VNCH viếng Chùa Ấ Quang, VNQT, Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm chiều nay với tư cách riêng đã được xác nhận và đã thành sự thực, các ohóng viেi chỉ biết theo dõi các sự kiện pháp phỏng lo sợ tiền đoán lung tung chẳng biết tinh hìn h chánh trị sẽ biến đổi ra sao.

## V. Ngày N—5 tháng 2 năm 72

Buổi sáng, trời vẫn hồng, trẻ thơ vẫn đến trường, các bà mẹ vẫn xách giỏ đi chợ..Xe vẫn chạy phun khói đều đều.Nhưng dâng chung ai cũng có bộ mặt hờ hờ khác thường, như có một niềm yêu vui nho nhỏ trong tâm hồn không biết từ đâu mang lại.

Buổi trưa, bầu trời trong sáng một cách khác thường, tĩnh thoảng có những luồng gió mát rượi.Trong các xóm lao động nhà nào cũng mở radio theo dõi tin tức từng giờ. Nhưng tất cả đều thất vọng.

Buổi chiều,không khí Saigon nập như một ngày hội lớn vì các chợ bão sinh hoạt một cách khác thường, người ta ghi nhận rằng dân chúng đã xếp hàng dài tại cửa

nha in để giành giựt những tờ báo vừa mới ra lò, có người mua mèo lúc hàng chục tờ báo để đổi chiếu nhau, nhưng tất cả đều thất vọng vì báo nào cũng chỉ loan tin rất vắn tắt «chiều qua hồi 14 giờ Phó TT VNCH đã bắt thăm đến viếng chùa Ấ Quang tại nơi đây các quý vị thượng tọa Thiện Hoa Tri Quang, tiếp đón ân cần Phó TT ngay tại cửa Tam Quan thỉnh Phó TT lên lê Phật.

Sau đó Phó TT đến viếng VNQT, Vĩnh Nghiêm, và Xá Lợi. Tại các nơi Phó TT đã được Th. Tọa Tâm Châu, Tâm Giác, cụ Mai Tho Truyền nghênh tiếp.

Sáng nay, người ta ghi nhận tại ngôi chùa trên chật nich các phóng viên săn tin, nhưng tất cả đều thất vọng không ghi nhận được tin tức mới mẻ. Điều đặc biệt người ta ghi nhận rằng các Thượng Tọa cao cấp của giáo hội VN thống nhất như Tâm Châu, Tri Quang, Đức Nghiệp Hộ Giác.. đều vội vã ra họp với nhau tại Vũng Tàu.

Suốt từ xé chiều cho đến tối, đi tới đâu người ta cũng bàn tán xôn xao, chứng kiến mỗi người một khác nên đã xảy ra một vài ẩu đả trong quán cà phê làm phiền phức đến cảnh sát phải can thiệp chỉ vì một bác taxi sau khi nhậu một xí để cao hứng tuyên bố «Nhứt định phen này các vị Thượng Tọa từng quay lưng lại với nhau sẽ tay bắt mặt mừng để lo phận sự.

## VI. Ngày N—6 tháng 2 năm 72

Ngay từ lúc zéro giờ người ta ghi nhận đài phát thanh có những sự biến chuyển khác thường. Tất cả các tiết mục tầm thường đều bị dẹp và thay bằng những hành khúc hùng mạnh. Thành phố yên tĩnh, tĩnh thoảng vẫn có tiếng xe qua lại, mọi người vẫn yên lặng. Nhiều người nằm trong chăn lo xa biết

một biến cố, nhưng vẫn không có tiếng súng nổ Chưa hết hoài nghi, họ liền quay điện thoại tới các thân hữu để hỏi tin tức nhưng

tất cả đều thất vọng. Thủ đô vẫn

yên lặng mờ trong hơi sương...

Bí mật vẫn bao trùm, không ai đoán nổi những biến chuyển trong

đại sáp xẩy ra cho cuộc chiến này.

Đặc biệt bản tin 8g00 của Đài

Phát Thanh có phỏng vấn một thông

報 của Quốc hội VNCH mời các vị Dân biểu Nghị sĩ hãy trở về Thủ Đô tham dự phiên họp khoáng đại Luồng Viện vào ngày thứ hai tuần tới.

Buổi trưa, mọi sinh hoạt trong Thủ Đô vẫn bình thường như mọi ngày. Đường phố vẫn rộn rịp người đi, tuyet nhiên người ta không thấy tăng cường tiềm một người lính chiến nào.

Nhạc hùng mạnh trên Đài phát Thanh mỗi lúc một trở nên ròn rã thêm làm người ai cũng pháo khởi, tâm hồn mỗi lúc một trở nên hào hùng, sáng lạng hơn.

Buổi chiều, sinh hoạt lại có phần nào nhiệt, người ta tranh cướp nhau từng tờ báo. Các phóng viên phò râu vì săn tin để theo dõi thời cuộc cảm thấy khoan khoái trước sự dãi ngô tận tình của độc giả.

Điểm qua các nhứt báo, chẳng có tin tức gì mới lạ ngoài mục tin già chót gọn lõn chỉ có vài hàng : «Hồi 11 giờ 00 hôm nay Tổng Thống VNCH đã mời Đại sứ Hoa Kỳ vào Dinh Độc Lập, cuộc hội kiến giữa TT VNCH và Đại sứ Hoa Kỳ kéo dài hơn 90 phút».

Hôm nay là tối thứ bảy, chương trình cải lương thường lệ bị hủy bỏ và được thay bằng một chương trình nhạc hòa tấu xuất quân hùng mạnh và cùng khiến ai nghe cũng hứng khởi ham sống muốn vươn lên.

## VII Ngày N—7 tháng 2 năm 72

Là ngày Chủ Nhật cuối tháng, mọi sinh hoạt của thành phố hôm nay có phần khởi sắc. Tất cả các báo đều gia tăng số phát hành và bỏ lệ «ngưng chiến» nghỉ xả hơi hàng tuần.

Qua đài phát thanh quốc gia bầu tin lúc 12 giờ loan truyền đi qua làn sóng điện khiến đồng bào toàn quốc phải ngạc nhiên một cách khác thường.

Qua bản tin này người ta được

biết chiều hôm qua, Tổng thống VNCH đã mời hơn 30 vị cựu tướng

lãnh vào Dinh Độc Lập dùng cơm tối để thảo luận về hiện tình đất nước,

trong số đó có cả các tướng

Đường Văn Minh, Mai Hữu Xuân, Nguyễn Cao Kỳ.

Và sáng nay, Ngài lại mời hơn 20 lãnh tụ chính đảng vào dinh, dùng đầm tắm, trong số đó có các lãnh tụ Trần Quốc Bửu, Hà Thúc Ký, Nguyễn gia Hiển, Vũ Văn Mẫu, Trần Ngọc Liêng, Trương Vĩnh Lễ, Trương Công Cửu.v.v...

Ai cũng bảo là không khí chính trường miền Nam này cởi mở hơn bao giờ hết. Cộng sản chắc chắn phải thua to,

## VIII. Ngày N—8 tháng 2 năm 1972

Hôm nay là ngày thứ hai, không khí Sài Gòn có vẻ trầm lắng một cách khác thường.

Đạo quân kỳ giả tất cả đều dồn về quốc hội — đúng 9 giờ sáng nay phiên họp khoáng đại Luồng viễn khai mạc.

TT VNCH cùng toàn thể chính phủ sẽ điều trần quốc hội luồng viễn về hiện tình đất nước.



Người ta ghi nhận thập tùng Tổng thống hôm nay có phó TT, Thủ Tướng, Tổng Trưởng Quốc phòng, và Đại Tướng (đang tham mưu trưởng) cùng các vị Bộ trưởng trong Chính phủ

Một xô xát nhỏ xảy ra khi một phóng viên ngoại quốc cố vượt hàng rào an ninh để đòi phỏng vấn Tổng thống bị các cận vệ bê gãy tay.

Tổng thống VNCH đã tuyên đọc một Thông điệp đặc biệt rất ngắn trong đó có đoạn quan trọng nhất như sau :

«Hiện nay, tại miền Nam chúng ta Cộng sản đang đẩy chết, chúng ta đã có một nền hòa bình trong thực tế. Do đó để cứu nguy cho Cộng sản đang sắp tắt thở tại miền Nam, CSBV với sự viện trợ đặc lực và giới hạn của Cộng sản quốc tế, ngay trong giờ phút này, đã dồn

hơn 1500 xe tăng 1000 cỗ đại pháo sát vùng giới tuyến và các đường ranh biên giới Việt Miền Lào...»

Đọc xong Thông điệp này, TT và phái đoàn chính phủ ra về.

Các Nghị sĩ DBBATT đầu thảo luận.

Buổi chiều vào lúc 14 giờ 00, tại chùa ẤQ có một cuộc họp báo quan trọng. Chặt nich các phóng viên trong và ngoài nước,

Trên bàn chủ tọa cuộn họp báo này người ta nhận thấy có Thượng Tọa Tri Quang, Tâm Châu, Huyền Quang, Thiện Hoa.

Mở đầu cuộc họp báo, Thượng Tọa Thiện Hoa tuyên đọc một Tuyên Cáo ngắn có nội dung như sau :

«Tổ Quốc chúng ta ngày hôm nay thực sự lâm nguy, Giáo hội kề từ giờ phút này, tuyên bố hậu thuẫn vững chắc cho chính phủ trong công cuộc chống xâm lăng.

«Giáo hội thiết tha kêu gọi đồng bào tích cực tham gia công cuộc tòng quân diệt giặc. Cộng sản thắng, Phật giáo cũng chẳng còn. Cuối cùng Thượng Tọa thiết tha kêu gọi toàn thể tăng sĩ và tín đồ ý thức trách nhiệm công dân của mình. Và kêu gọi lương tâm của quý vị nghị sĩ hãy ý thức rằng trong giờ phút này hành pháp lập pháp phải là một.»

Tuyên đọc xong Thượng Tọa rời ghế chủ tọa ra nhường lại cho Thượng Tọa Tâm Châu trả lời các câu hỏi của báo chí.

Các phóng viên báo chí vây quanh Thượng Tọa để phỏng vấn nhưng tất cả đều thất bại. Thượng Tọa chỉ trả lời chung là: «Kể từ giờ phút này tôi là một chiến sĩ tôi sẽ ra tận mặt trận giới tuyến để ủy lạo anh em binh sĩ.»

## XI Ngày Z—1 tháng 3 năm 72

Sau hơn một tuần thảo luận gay gắt Quốc Hội luồng viễn đã chung quyết dự luật «Ủy Toàn quyền cho T. Thống VNCH ban hành sắc luật trong vòng 6 tháng». Dự luật được chung quyết lúc Zéro giờ ngày Z-2.

Với tỷ số 140 phiếu thuận gồm có 99 phiếu của Dân biểu và 41 phiếu của Nghị sĩ. Như vậy dự luật đã chiến thắng với đa số tối đa.

### X Ngày 3—2 tháng 3 năm 72

Toàn quốc sững sờ trước quyết định vô cùng tàn bạo hợp lòng dân của Tổng Thống VNCH. Đến đâu từ đứa trẻ thơ đến bà cụ già ai cũng hân hoan hô to câu «Nguyễn Văn Thiệu muôn năm» khi qua làn sóng điện từng giờ «Thống tuyên đọc các quyết định quan trọng sau đây:

1— Kể từ zero ngày hôm nay vì quyền lợi tối thượng của Quốc gia tôi quyết định kiểm soát tất cả các chương mục ngân hàng công tư.

2— Di tản tất cả đồng bào ở Quảng trại Đồng Hành vào Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Di tản tất cả đồng bào tại Kontum, Bình Long Tây Ninh về Biên Hòa Bình Dương...

3— Đóng cửa trường học, giải trí trường, rạp hát tất cả dùng vào việc tiếp cự.

4— Trung dụng tất cả các khách sạn tại Saigon để dùng làm các quân y viện.

5— Bãi bỏ kiểm duyệt. Yêu cầu báo chí hàng cho ngày phát hành ba ấn bản sáng, trưa, chiều để đồng bào toàn quốc có thể theo dõi tình hình.

### XI Ngày Z—3 tháng 3 năm 1972

Tại Saigon, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, người ta thấy chính quyền thực hiện hàng chục cuộc báo động phòng thủ thủ động.

Tại các đô thị trên người ta ghi nhận được hàng trăm trại tiếp cư đầy đủ tiện nghi được thành lập.

Phong trào «Mỗi người 1 lít gạo» cho đồng bào giới tuyến và «nhìn sữa cho trẻ thơ» được báo chí hô hào yểm trợ đã thu được hàng ngàn hộp sữa, hàng chục tấn gạo.

Tổng thống VNCH quyết định di tản dân chúng tại vùng giới tuyến như Đồng Hành, Gia Löh, Quảng Trị vào Nha Trang, Cam Ranh. Quy nhơn, và đồng bào cùng gia đình binh sĩ các tỉnh Kontum, Bình Long, Tây Ninh về các tỉnh Biên Hòa, Bình Dương, Gia Định.

Nhiều vấn đề phức tạp đã tạo ra nhưng nhờ đã chuẩn bị dư luận trước, lại được các cơ quan

Tôn giáo, Đoàn thể chánh trị giải thích cùng toàn thể đồng bào bị bắt buộc lánh cư, nên cơ quan nhà nước đã vượt qua một cách dễ dàng. Người dân ai cũng lấy làm hoan hỷ.

Hàng chục chuyến tàu Hải Quân được huy động chở đồng bào giới tuyến vào các tỉnh cực Nam.

Chưa có trận thư hùng nào xảy ra. Tin tức hàng giờ trên đài phát thanh Quân đội mô tả từng giờ của cuộn dàn quâc của hai phe Quốc Cộng tại vùng giới tuyến, Tam Biên và An Lộc.

### XII Ngày Z—4 tháng 3 năm 1972

Tin tức Đài BBC nghe được ở Saigon cho biết «1000 chiến xa của Cộng Sản Bắc Việt đang đợi lệnh của Võ Nguyên Giáp để vượt giới tuyến xâm lăng VNCH, hàng ngàn kỵ giả quốc tế đã đổ về Saigon săn tin. Bi mật vẫn bao trùm trong không khí căng thẳng đến cực độ.»

Bản tin ngắn gọn trên không làm thỏa mãn thính giả Saigon. Dư luận

Saigon rất xôn xao, các thành phần gian thương, tài phiệt bắt đầu tỏ thái độ bất mãn với chính quyền qua các hình thức tỏ thái độ trên báo chí của một vài phần tử chính trị gian manh. Nhưng tất cả đều bị đè bẹp chết dí trước khi thế chống cộng của toàn dân và quyết định hợp lòng dân của Tổng thống.

«Thông cáo chính thức của chính phủ đọc trên khung ảnh nhỏ VTVH cho biết đã Quốc hữu hóa được tài sản trị giá 140 tỷ bạc của những thương gia làm giàu nhờ chiến tranh.» Chính phủ sẽ tận dụng nguồn khoán trên một cách hợp lý hợp tình như gọi thêm quân tài trợ đồng bào ty nạn, tưởng thưởng đúng mức các chiến sĩ hữu công.

Từ ngày tình hình sôi động đến nay, đây là lần đầu tiên, TT mời các báo chí ăn sáng tại Dinh Độc lập và sau đó dự cuộc họp báo ngay tại vườn hoa phía mặt trời mọc của Dinh Độc lập vào ngày Z—5. Tin trên được phổ biến đi nhanh như chớp, tất cả các vị chủ nhiệm các phòng viên giao cai của các nhật báo Thủ đô đều đến tham dự.

### XIII Ngày D—5 tháng 3 năm 72

Hiện diện trong cuộc họp báo trên có hơn 500 ký giả trong và ngoài nước. Trên bàn chủ tọa người ta thấy Tổng thống và nhì vị chủ tịch Quốc hội cùng Thủ Tướng và các vị Tòng bộ trưởng trong chính phủ. Mở đầu cuộc họp báo này TT đọc tuyên cáo của chính phủ VNCH gởi nguy quyền Cộng sản Bắc Việt cùng toàn thể thế giới. Trong bản tuyên cáo này có đoạn «Nguy quyền miền Bắc phải ý thức sức mạnh vô cùng của quân dân miền Nam, các người phải chấm dứt ngay ý đồ xâm lăng bằng vũ lực, 1000 xe tăng, 4000 cỗ đại pháo cũng không làm gì được đâu, dù một trăm lần hơn lên cũng bị tinh thần đoàn kết keo sơn của quân dân Miền Nam quật ngã.»

«Do đó chính quyền và nhân dân miền Nam vì lòng nhân ái, tinh đồng bào ruột thịt thiết tha kêu gọi chính quyền hiếu chiến sớm thức tỉnh ý thức được lẽ sống còn của mình và dân tộc nói chung chấm dứt ngay ý đồ xâm lăng VNCH...»

Hàng chục tấm không ảnh được phóng đại phân phát cho báo chí.

Thuyết trình viên cuộc họp báo này là Đại Tướng Tòng tham Mưu trưởng Ông đã phân tách tỉ mỉ về tình hình chiến trường giới tuyến còn của mình và dân tộc nói chung chấm dứt ngay ý đồ xâm lăng VNCH...

«Hiện nay theo tấm không ảnh này thì một ngàn xe tăng tối tân địch chỉ cách biên giới VNCH trong gang tấc, tin tức tình báo ghi nhận tất cả các sư đoàn tác chiến tình nhuệ nhất của miền Bắc đã đóng rải rác ở các vùng ven biển. Từ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp ra lệnh Tòng Tán Công thi chỉ một giờ sau 1000 thiết giáp và 300.000 quân Bắc Việt sẽ vượt qua giới tuyến tiến sâu vào nội địa chúng ta từ 30 km đến 50 km.»

Cuộc họp báo đang diễn tiến thì đột nhiên bị ngưng lại. Thiếu Tướng lùy viên quân sự của Tổng Thống đệ trình lên Tổng thống 1 phúc trình khẩn. Qua lời cáo lỗi của tham vụ báo chí yêu cầu quý vị báo chí đợi ít phút để Tổng Thống và nội các vào phòng họp báo. Tham vụ báo chí đọc một bản tin ngắn.

«Chiến trường toàn quốc bắt đầu sôi động trong 60 phút vừa qua, Cộng quân đã bắn hơn 10.000 quả Đại pháo vào vùng phi quân sự, tin mới nhất cho biết 300 thiết giáp Nga Sô đã vượt sông Bến Hải...» tiếp theo là Tổng thống tuyên bố vì tình hình đặc biệt Tổng thống tuyên bố bế mạc cuộc họp báo và mời các ký giả ra về.

### XIV. Ngày Z—6 tháng 3 năm 1972

Toàn quốc nghẹt thở khi hay tin Cộng sản xưa quân vượt vĩ tuyến 17. Đồng bào giới tuyến hết lòng tạ ơn Chánh quyền đã có quyết định sáng suốt di tản họ kịp thời vào Nam, nếu không nhứt định họ tan xác trong cuộc mua pháo của Cộng quân vừa qua rồi.

Tin đài BBC cho biết 500 chiến xa tối tân của cộng quân do Nga Sô viện trợ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Bản tin kể rõ, 200 chiếc T54 trung mìn của quân đội VNCH ven sông Bến Hải và dọc theo phòng tuyến dài 40 km rộng 3 cây số. Còn khoảng 300 chiến xa cộng quân thoát khỏi mìn kẽ trên đã bị «bắt sống» hoàn toàn. Vì rơi trúng vào trận phục kích chống chiến xa của quân đội VNCH. Bây giờ người ta mới biết, sau khi được Quốc hội ủy toàn quyền hành động, TT Thiệu đã bí mật ra lệnh cho đào hàng ngàn hầm chống chiến xa dọc theo giới tuyến. Những hầm chống chiến xa này rộng 2m dài 6m sâu 3m thật vừa vặn một lỗ huyệt để chôn các chiến xa BV; tại vùng phi quân sự hiện nay là một nghĩa trang khổng lồ chôn vùi hàng ngàn chiến xa và xe vận tải Molotov của Nga Sô và Trung Cộng.

Tin giờ chót, Quốc hội VNCH đêm qua họp phiên họp đặc biệt, và chiếu theo đề nghị của Dân biểu Trần Văn Đôn cựu Trung tướng chủ tịch Ủy Ban Quốc phòng Hạ viện đã yêu cầu vinh thăng viên Trung Tướng chỉ huy mặt trận Quân khu I lên Đại Tướng và Chuẩn Tướng tư lệnh SĐ Quảng Trị lên Thiếu tướng thực thụ với lời khen tặng và tri ân của Quốc hội VNCH.

Hàng giờ đài phát thanh Saigon Quân Đội trích đọc những bản tin trên.

Trại tù tại Thủ đô SG có phần rối loạn phần nào khi người ta ghi nhận có khoảng vài ngàn SVHS công nhân xuống đường hô những khẩu hiệu «Hoan hô quân đội VNCH»

### XV. Ngày N—12 tháng 4 năm 72

Mặc dầu bị thảm bại ngay giờ phút đầu tiên gần 1000 chiến xa đã bị chôn sống ngay tại chiến trường Trị Thiên cộng quân cũng như con thú đã chết cổ vùng lèn lèn chót cào cấu lung tung rồi mới chuiят thở? Võ Nguyên Giáp liều lĩnh sua hàng chục sư đoàn chạy bộ vỗ xâm lăng VNCH. Khiến các chiến sĩ Thủy Quân Lực Chiến, Biệt Động Quân, Nhầy dù anh hùng của chúng ta phải bận tay,

Sau hơn một tuần chia trận quần thảo với các chiến sĩ VNCH các sư đoàn thiện chiến của BV đều bị sóa tên. Mười sỹ quan cấp tướng và 50 sỹ quan cấp tá của chúng bị bắt làm tù binh.



Trong một cuộc họp báo tại Bộ Tòng Tham Mưu Quân đội VNCH tại TSN, 10 sỹ quan cấp tướng của Cộng Sản BV đã được mang ra trình diện trước báo chí trong và ngoài nước. Trong số này có các viên tướng khét tiếng sau đây đã phải quy hàng để toàn mạng sống như tướng Nguyễn Đôn, Nguyễn Thủ Trần Văn Trà, Trần Văn Khanh Nguyễn Long, Trần Khuy...

### XVI Ngày N—10 tháng 4 1972

Sáng hôm nay bầu trời u ám, Thủ Đô chúng ta có vài nhà treo cờ rủ, tất cả mọi người dân ra đường đều mang bunting tang và đội mắt róm lệ.

Đám tang đưa vi anh hùng tử trận đến nơi an nghỉ cuối cùng dài hơn 5cs toàn những vòng hoa trắng. Người ta kể lại rằng cái chết của vị Đại tá Nhầy dù mới 34 tuổi rất anh hùng, mặc dù ông và cả tiểu đoàn phải hy sinh trọn vẹn nhưng tàn phá được hơn 100 khẩu đại pháo 130 ly của địch tại vùng

sát nách Kontum. Toàn ianh thủ quân khu II cũng như bắn thach là nhớ sự hy sinh anh dũng của vị Đại tá này.

### XVII. Ngày N—12 tháng 4 năm 1972

Sáng nay, tại Trung Tâm báo chí, phát ngôn viên quân sự VNCH, loan báo một cuộc hành quân trực thăng vận «Sơn Tây II» đã được thi hành và đã thành công hoàn toàn. «Một tiểu đoàn thiện chiến quân đội VNCH quy tụ hơn 400 sỹ quan biệt kích xuông Đông bộ Kampuchia bắn doanh của M1GP/MN.

• Tin đầu tiên ghi nhận được các nhân vật sau đây đã bị bắt giữ :

- 11 Nguyễn Hữu Thọ
- 21 Huỳnh Tấn Phát
- 31 Trịnh Đình Thảo
- 41 Hồ Hữu Nhựt
- 51 Nguyễn Đăng Trừng
- 61 Nguyễn Thị Định
- 71 Lâm Văn Tết
- 81 Nữ Bác Sỹ Dương Quỳnh Hoa

«Phái ngôn viên Quân sự nhấn mạnh rằng tất cả các nhân vật sẽ được trình diện báo chí vào 10 giờ sáng mai tại Trung Tâm chiêu hồi ở sở thú. Nhiều phóng viên báo chí Ngoại quốc và trong nước thắc mắc về tình trạng sức khỏe của các nhân vật kể trên được Trung Tá phát ngôn viên trả lời «hoàn toàn tốt».

Bản tin 19g30 của đài BBC loan tin trên một cách trịnh trọng như và bình luận rằng thế giới bàng hoàng khi đọc được tin trên. Tại Balé hàng trăm ký giả săn đuổi X.Thủy, Lê Đức Thọ, Ng.Thị Bình để thăm dò nhưng tất cả ba nhân vật đều đột nhiên mất tích mặc dù người ta ghi nhận rằng các nhân vật kể trên từ Mạc từ Khoa trở lại Ba Lê chiêu ngày hôm trước. Tại Hoa Thạnh Đốn hơn một ngàn các bà mẹ có con là các Phi công Mỹ hiện bị Bắc Việt bắt làm tù binh đã tụ họp tại tiền đường tòa Đại sứ VNCH họ ôm nhũng lá Quốc kỳ Việt Nam, khuôn mặt rạng rỡ hân hì, họ tin rằng chồng con họ sẽ trở về nay mai sau bao nhiêu năm tháng bị cầm tù.

Tại thủ đô Hoa Thanh Đốn địch thực Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu đã là TT Hiệp Chủng Quốc để đến đâu người ta cũng ca tụng ông, coi ông đã mang lại vinh quang cho dân tộc Hoa Kỳ nói riêng và thế giới tự do nói chung. Họ tin rằng Cộng sản phải chấp nhận hòa đàm nghiêm chỉnh, không còn hơn 1000 phi công Mỹ là con tin nữa để đưa ra những yếu sách hỗn xược. Đồng minh đã có món hàng tương xứng để chuộc các tù binh kề trêu.

xxx

Thế là cuộc chiến tranh chấm dứt với bản chất hiếu chiến của CS, chúng đã phải quy hàng toàn diện.

Đoàn quân Mũ Xanh Liên hiệp quốc ào ạt đổ bộ VN trấn đóng ở lòn mực hòa bình để kiểm soát ngưng bắn.

Hơn 1000 tù binh xe tăng và Đại Pháo của Trung cộng Nga sô được dàn thành hàng quay họng súng về phía Bắc.

XVIII Ngày N—13 tháng 4  
năm 1972

Chỉ vọn vẹn trong 18 ngày, quân dân miền Nam đã quét sạch Cộng

sản xâm lăng và mở mặt mày với quốc tế năm châu.

Nói đến đây Viên Đại tá già nua hoàn toàn mất trí đã trở lại bình thường. Thực tế đã đưa ông trở lại nhiệm vụ hàng ngày nhưng ông vẫn mơ màng như tính nửu mê nói toàn những truyện già tưởng không đâu.

Nguyễn Tổng thống muôn năm.

Vẫn vùng một mảnh nhung y nên công đại định phảng lặng bốn bề thái vũ, mở hội vĩnh thạnh báo cáo xa gần, ngỏ cùng ai biết.

...

## Sinh tử phù

(TIẾP THEO TRANG 25)

Đây là một lối chơi dân chủ rất diễn hình. Khi các dân biểu, nghị sĩ muốn cống một dự luật bằng phương pháp gián tiếp, họ chỉ việc áp dụng những thủ tục rắc rối của nghị trường để làm trì hoãn việc biểu quyết. Cứ theo thủ tục, đúng đà đúng đinh rồi mãi thì vẫn đề

gi cũng nguội. Mà dự luật Ủy quyền vốn đã nguội từ lâu, sau dự luật thứ nhất, đến dự luật thứ hai kéo dài cả tháng trời rồi.

Phe thân hành pháp tha hồ đà kích Thượng viện chậm như rùa.

Phe đối lập tha hồ ca tụng Thượng viện bác bỏ luật ủy quyền là bảo vệ tinh chất dân chủ của chế độ.

Thái độ đúng đinh của Thượng viện làm ta nhớ đến câu tục ngữ:

Quan có cầu nhưng dân không

với

Quan có vội quan lội quan đi. Không biết rằng Hành pháp sẽ «lội đi» như thế nào?

Nhưng dù cảnh lội đi như thế nào thì người dân cũng học được một bài học về cuộc chơi dân chủ! Bài học đó là: thay vì tổ thái độ thẳng thắn, bộc trực, các chính trị gia có đủ cách để vẩn vẹo các thủ tục dân chủ dân cho trò chánh trị trở nên nhảm chán, tệ hại.



## từ chiến trận nghĩ về hòa bình

(Tiếp theo trang 7)

Đồng những kè ngõ chung quanh chiếc bàn của Thủ chủ tịch Hà nội...Nhưng có những sự kiện phụ xảy ra trong tháng 5 và đang tiếp diễn trong tháng 6. Những vùng an ninh đồng dân cư bắt đầu có hoạt động phả quấy hoặc tấn công ở cường độ mạnh. Phước Tuy, Hoài Ân, Phú Mỹ, Quảng Ngãi và gần nhất, sát nách Saigon: Quận Cần Giuộc (Long An). Lực lượng phả rối và tấn công những vùng này không phải là những đơn vị cơ động tĩnh của «Mặt trận» nhưng chính là những D (tiểu đoàn) C (đại đội) Bắc quân không che dấu y phục và danh tính đơn vị...Loại chiến dịch phá quấy này tăng cường độ khi các chiến trường lớn lang dần...

Đặt «nhân» vào nâng thon, phả vỡ chương trình bình định, «cấy» các cơ sở hạ tầng, hình như đó là mục tiêu chính của tất cả cuộc tấn công vào các quận lỵ. Nếu có bị đánh bật ra, quân chánh qui rút đi, tổ du kích xã địa phương vẫn nhận được thêm vũ khí, cán bộ và các huấn thị đặc biệt ứng

phó với tình trạng sắp tới—Khi chiến trường thực sự im tiếng súng.

Ngưng bắn—các đơn vị chủ lực sẽ tập trung lại, không có điều khoản luật pháp nào ngăn cấm sự tự nhận «lực lượng cơ động tĩnh, lực lượng của «mặt trận». Trong 4 không của TT Thiệu có 2 cái «Không bắt buộc phải giữ. Không cắt đất, không liên hiệp. Rất đồng ý, chờ nào cũng «lỗ chỗ» người anh em thi làm sao «cắt đất» được. Không liên hiệp. Rất dễ giải quyết; Một thành phần trung gian, trung lập, không mất mặt ông Thiệu, không rầy rà. Mặt trận, thành lập chính phủ và cơ chế đó sẽ có ba chân, một chân giả và hai chân thật. Chân thật nào là chính? Đó chính là nỗ lực của cuộc chiến tranh tàn khốc này đang đầy mạnh lên cao.

Tất cả chỉ là nhận định. Từ những sự kiện có thật ở chiến trường. Chiến trường vốn đã đa diện và biến đổi. Hạt nhân chiến tranh lẽ nào chỉ có một lý uyên nguyên — Người viết với tinh thần lính chiến chỉ mong ngày ngừng súng không phải ngày trói tay, lơ láo giữa những chấn động tàn tệ đối nghịch — Lòng thành như thế viết nên lời mong mỏi chung cho toàn thể chiến binh.

ĐẠI LÃNG

ĐÍNH CHÁNH: Trang 15, giòng thứ 1 của cột thứ 6 (số báo 136) xin đọc là: «dọa thường trực cho những pui công mang». «Thay vì; «dọa thường trực mang».

ĐỌC TUẦN BÀO

# «KHOA HỌC HUYỀN BÍ»

Tờ báo tìm lành tránh dữ

SỐ 7

(Phát hành ngày 16-6-72)

ĐỌC :

«Khoa học huyền bí» SỐ 7

Bạn sẽ hài lòng vì lề lối làm việc đúng đắn cố hữu, vì tinh thần phục vụ bạn đọc của nhóm chủ trương.

Nhưng bạn hãy chờ :

«Khoa học huyền bí» SỐ 8

Phát hành ngày 23-6-72  
gay cấn, hấp dẫn ác ôn hơn nhiều

Giá 50đ

ĐAU NHỨC  
Uống

Budon

tri:

Nhức đầu, nhức răng, đau mình, nhức mỏi



# Tâm sự bạn đời

## Di Tân

Qui Nhơn, ngày 18 tháng 5 năm  
1972

Kính gửi:  
Ông Chu Tú chủ Biên Tuần Báo  
«Đời»

Thưa Ông

Nhận thấy tại Thị Xã Qui Nhơn vừa xảy ra một sự kiện mà chúng tôi tạm đặt cho nó hồn danh là «phong trào di tản» quá ư phức tạp, chúng tôi xin gửi đến quý báo bài này với nhan đề «DI TẢN».

Di Tân là một kế hoạch về mặt chiến thuật rất cần thiết cho sinh mạng dân chúng được bảo toàn khi mà chiến tranh có thể xảy ra tại một nơi nào đó.

Nhất là cuộc chiến hiện tại trên giải đất Miền Nam thân yêu này. Rồi một địa phương nào đó bị lọt vào tay cộng quân thì bọn họ lại cố giữ dân không cho tản cư để họ bám sát vào dân, sống lẩn lụn trong dân khiến thành một trở ngại lớn lao cho Chính Phủ VNCH khi đưa quân đội đến giải tỏa cho vùng bị CS tạm chiếm đó.

Mặt khác, cộng sản còn dùng dân chúng lừa đi trước làm binh phong, tam mộc cho việc tiến quân vây đánh các nơi đồn trú của quân đội VNCH.

Riêng về sự di chuyển gia đình binh sĩ rời khỏi nơi trú phòng là mục đích để rảnh tay không còn vướng bận thê phi làm chi phối tình thế chiến đấu của anh em binh sĩ khi chiến sự xảy ra.

Tại thị xã Qui Nhơn, trong khi tình hình chiến sự trở nên căng thẳng, sau khi các quận Hoài Ân, Hoài Nhơn và Tam Quan thuộc lãnh thổ Bình Định bị lọt vào tay cộng sản, Nghĩa là chính quyền và quân đội của ta tại các

nơi đó triệt thoái. Gia đình Tường tá, cán bộ công chức tự ý di tản vào Nha Trang, Cam Ranh, Sài Gòn v.v... Bởi thế, các giới đồng bào tại thị xã Qui Nhơn thấy vậy nên đã tập nập, nhộn nhịp di tản như cơn gió lốc, nước trào nên chúng tôi mới tạm dùng ha. tiếng «Phong Trào». Đây là một cơ hội bằng vàng ngàn năm một thuở cho các giới xe vận tải, xe đò tha hồ hốt bạc. Thuê một chu yến xe đi Qui Nhơn Sài Gòn với giá từ 130.000 đến 220.000 đồng kè cả tiền thông cảm trả nước cho nghiệp đoàn xe hơi để được ưu tiên bốc hàng chuyên chở đi trước.

Di Tân gia đình về mặt chiến thuật là mục đích để cho những ai có trách nhiệm còn ở lại rảnh rang tri óc không còn bận bịu thê thiêng tâm chiến đấu với quân thù trên cả hai phương diện quân sự và chính trị. Vậy thử hỏi những ai vì bốn phận, vì trách nhiệm phải ở lại ??? Đó là các bạn mày râu nam tử gồm có quân công, cán, chính các cấp hợp lại thành một bức tường kiên cố để cản ngăn sự xâm nhập của quân thù.

Nhưng thân ôi ! kinh nghiệm đã cho ta thấy một cách tường tận quá đỗi phũ phàng là có một số người thuộc thành phần nói trên tình thần của họ trở nên tiêu cực, bi quan, chủ bại : không phải họ đã được di tản gia đình không còn vướng bận vợ, con tài sản để yên tâm chiến đấu với kẻ nghịch trái lại, nếu tình hình biến chuyển, tác chiến có thể xảy ra là họ được rảnh tay chỉ một thân tim muôn phương ngàn kế mà chuồn cho lẹ tim đến sum họp gả định đã được di tản trước ở vào một nơi an toàn nào đó.

Vậy thì, sự di tản như thế để làm gì ? Có được thích ứng theo ý nghĩa của nó không ? Hay là chỉ mang thêm cho những thảm bại nhục nhã phũ phàng. Kinh nghiệm trên đã cho ta một bài học quá quý giá. Vậy thi, Quý Vị Tư lệnh quân khu, Tư lệnh Sư Đoàn, Tỉnh Trưởng, Thị Trưởng, Quận Trưởng là những người có đầy đủ thẩm quyền và trọng trách quá nặng nề tại địa phương về cả hai mặt quân sự và Chính trị (Hành Chánh) cần nghiên cứu lại

vấn đề di tản làm sao cho thích hợp cho ích quốc, cho lợi dân; hầu tránh xa vết xe trước đã dồn.

Cũng nên nhắc lại, qui vị là những người có trọng trách trước quốc dân trước lịch sử nên cần dồn hết tâm huyết, tài ba sẵn có của giới chức lãnh đạo để theo dõi, điều nghiên tinh binh một cách vững chắc, hiểu rõ trong quan lực lượng giữa ta và địch một cách chính xác tại địa phương mà mình trấn nhậm. Nếu chiến sự có thể xảy ra thì cần ra lệnh di tản chiến thuật hầu tránh tại họa cho dân chúng. Cho cán bộ, cho công chức.

Tránh tình trạng như tại các quận Hoài Ân, Hoài Nhơn và Tam Quan thuộc lãnh thổ tỉnh Bình Định để nước đến trán mới nhảy nghĩa là khi quân đội triệt thoái một cách vội vàng hối hả bắt th藩 bỏ xác mặc dân chúng, cán bộ, công chức. Nhàn dàn Tự vệ tha hồ làm mồi cho súng đạn của bọn giặc Cộng sản ác dã man. Hàng loạt cán bộ, Nhân, dân tự vệ bị bọn giặc cộng hạ sát như tại Tam quan, Hài Nhơn chẳng hạn. Trong lúc đó, còn có một số cán bộ, công chức, binh sĩ khác chạy loạn vào rừng phải ngã gục dọc đường vì kiệt sức, ngồi dựa vào gốc cây mà chết vì đói, vì khát, vì bị thương không được băng bó, cấp cứu v.v... Cảnh huống thê lương ấy đã diễn ra vô cùng bi thảm không thể nào mô tả cho cạn cùng.

Tuyệt đối tránh tình trạng tự ý di tản. Phải nói đây là một sự bất chấp lệnh của chính quyền, một sự hồn độn, xô bồ và phức tạp. Dân chúng đã không nghe sự giải thích của các giới có thẩm quyền mà lại nghe lời những bọn phản động, chủ bại, bọn cán bộ cộng sản nằm vùng xuyên tạc nào là sẽ bị bắt chia cho cộng sản, nào là liên hiệp với cộng sản, nào là trung lập, v.v.... Vì thế, Đại Tá Nguyễn Văn Chức Tỉnh Trưởng Tỉnh Bình Định đã hé lời trấn an dân chúng Thị Xã Qui Nhơn qua các cuộc phỏng vấn của phóng viên báo chí, phóng viên vô tuyến truyền thanh dài phát thanh Qui Nhơn v.v... nhưng dân chúng đâu có mấy ai dã nghe.

Kính chào ông Chủ Bút,

HÀ VIỄN PHƯƠNG

# BỘT GIẶT HÓA-HỢP

DETERGENT



**NESTLE**

TRADE MARK

Nhãn hiệu NÚI TÙ

GIẶT KHÔNG HAO, TRẮNG SẠCH VÀ LỢI NHẤT

VĂN PHÒNG: 38, NGUYỄN-TRÃI SAIGON V — Đ, T. 3824