

ĐỒI

136



VŨ KHÍ MỚI

trên chiến trường

ĐỒI

SỐ 136 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 15-6-72 ĐẾN 22-6-72

ĐẶC BIỆT: VŨ KHÍ MỚI

• VŨ KHÍ CỦA THỜI ĐẠI
KHINH MIỆT: *mai lăng* • VÀI
LOẠI VŨ KHÍ MỚI CỦA MỸ
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆT
NAM: *người xú huế* • BUỐC
NIẤY VỌT CỦA ĐỒ CHƠI GIẾT
NGƯỜI: *phanh hật ham*.

CHÁNH TRỊ:

• THẾ KHÓ KHĂN HIỆN NAY
CỦA BẮC VIỆT: lý do nguyên
NGÀY CHIẾN TRANH VIỆT
PHÁP BÙNG NỔ: Hồ Chí Minh
VỚI KẾ HOẠCH NAVARRE •

VĂN NGHỆ:

• CÀU CHUYỆN KHÔNG TÊN:
lết tai điêu • PHIÉU: *tède* •
LỚP TRẺ HÀ NỘI: *bùi vân binh*.
• KIỂM ĐIỂM LẠI: *cacsĩ* •
GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ
CHẾT: *hoang hải thủy*. • NỐI
LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG:
cung tich biệu.

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN:

• NÓI VỚI ĐẦU GỐI • SINH
TỬ PHÙ • TRANG THƠ •
ĐỘI MUÔN MẶT • THỜI SỰ
THẾ GIỚI • THỜI SỰ TRONG
NƯỚC • ĐIỆN ẢNH • NHIẾP
ẢNH • S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm:
Bà TRẦN THỊ ANH MINH
Chủ trương biên tập

CHU TỨ
Đa số số 143-145 Công Quỳnh S.G.
Đ.T. 22.323
(Phát hành mỗi sáng thứ năm)

Quốc Hội và Luật Chơi Dân Chủ

Trong lúc thương viện thảo luận về luật Ủy quyền, người ta đã
thấy một vài cảnh không đẹp. Đây là lần thứ nhì cảnh không đẹp đã
diễn ra tại Thượng Viện.

Lần thứ nhất ở Thượng Viện đã xuất hiện danh từ *gia nô*. Khi
đó, một nghị sĩ thuộc phe đối lập lớn tiếng tố cáo một nghị sĩ thân
Hành Pháp đã mang chẽ độ *gia nô* vào Thượng Viện.

Ngược lại, trong lần thứ hai này, một nghị sĩ có *khuynh hướng*
thân Hành Pháp đã tố cáo phe đối lập tìm cách dìm tu chính án luật
Ủy quyền không cho biếu quyết. Nghị sĩ *Đặng Văn Sung* nói rằng ông
có cảm tưởng đi vào một nơi tôn nghiêm lại gặp kẻ cắp.

Cả hai lần, chính các nghị sĩ đã tố cáo, lên án lẫn nhau, chớ
không phải người ngoài Thượng Viện nói xấu các nghị sĩ.

Trong Quốc hội nước ta, có hai viện thì dân vẫn đặt nhiều tin
tưởng vào Thượng Nghị Viện.

Ở Hạ Nghị Viện, trong cả 2 nhệm kỳ vừa qua, có nhiều dân
biểu đã tỏ ra chưa trưởng thành trong cung cách sinh hoạt dân chủ,
không nói đến tư cách riêng bê bối của một số vị. Người ta đã thấy
cảnh nữ dân biểu rút guốc đậm lên đầu một nam đồng viện. Người ta
cũng đã thấy cảnh dân biểu rút súng hăm dọa dân biểu khác. Trong tòa
nhà Lập pháp là nơi tượng trưng cho thể chế dân chủ, với tinh thần
trọng pháp, mà có dân biếu lại chơi luật rừng như vậy là không được.

Với Thượng Nghị Viện người dân đặt nhiều tin tưởng hơn vì
các nghị sĩ tỏ ra có tư cách hơn, kính trọng lẫn nhau hơn và tôn trọng
các luật tắc sinh hoạt dân chủ hơn.

Một chẽ độ dân chủ chỉ tồn tại khi mỗi người dân đều tôn
trọng «luật chơi» dân chủ, và tôn trọng người khác, dù người đó có
lập trường, chính kiến khác mình. Lối dùng đà sôp đòn áp thiêu sô, cả
vú lấp miệng em, không phải là tinh thần dân chủ, mà đơn đường cho
chẽ độ độc tài.

Mỗi người dân phải như vậy, thì mỗi dân biếu, nghị sĩ càng phải
như vậy.

Việc thảo luận dự luật Ủy quyền là một thử thách cho quốc hội.
Vì vấn đề do dự luật này nêu ra là vấn đề lớn. Vì quyền lợi của mỗi
phe phái ở quốc hội đặt vào đó là quyền lợi lớn.

Chính vì vậy người dân có ý thức càng lo lắng nếu các dân
biểu nghị sĩ không trung thành với các nguyên tắc dân chủ mà họ đại
diện, và phải bảo vệ. Người dân đòi hỏi các nghị sĩ cũng như các dân
biểu phải có ý thức bảo vệ dân chủ hơn bao giờ hết.



KHA TRẦN ÁC

Tương lai

Tương lai trong những ngày sắp tới sẽ ra sao? Số phận chúng ta sẽ bị thảm tới mức độ nào? Có gì khiến chúng ta lạc quan không?

Tình hình quốc tế nói chung có lợi cho ta hơn là cho Bắc Việt. Chưa bao giờ Bắc Việt «chỗ» bằng lúc này. BV định nịnh tướng xưa quân công khai xâm chiếm miền Nam thi quân đội miền Nam sẽ tan rã, chế độ miền Nam sẽ xụp đổ, Mỹ sẽ khoanh tay không can thiệp, hôi ngị thương định Nga Mỹ sẽ bắt thành, ai ngờ quân đội miền Nam không tan rã, chế độ miền Nam không xụp đổ, Mỹ không những không khoanh tay, mà còn phản ứng quyết liệt, thả thủy lôi phong tỏa các cửa bờ của Bắc Việt, cho mìn bom Smart xuống BV, tiêu hủy tiềm lực chiến tranh của BV, hôi ngị thương định Nga Mỹ không những không tan vỡ, mà còn thành công rực rỡ. Theo báo Newsweek, một nhà ngoại giao Nga đã ngậm ngùi than thở: «The U.S spite in our face».

but we still receive President Nixon» (Mỹ đã nhô vào mặt chúng tôi, vậy mà chúng tôi vẫn tiếp đón Tổng Thống Nixon). Không những tiếp đón linh đình, trọng thể mà còn hàn hoan, âu yếm như đối với một cố tri thân thiết gấp nghìn lần người đồng chí nghèo BV. Rõ ràng là anh cả Nga Sô vĩ đại đã vì quyền lợi, bỏ rơi em út một cách trắng trợn. Trong khi tình hình quốc tế được mô tả là khích lệ đối với phe ta thì tình hình quốc nội, trái lại quả là bi thảm.

Bị thảm nhất là giữa lúc ngưng chiến sáp thực hiện thi 2 bên Nam Bắc đưa nhau chết trên chiến trường. Gặp ai cũng néo mặt! Méo mặt vì tiền, vì đòn quôn, vì lệnh gọi các con em 17 tuổi, vì trăm thứ bà giàn. Một chiến sĩ quốc gia tim đập Đầu Gối hỏi: «Giờ thứ hăm nhâm đã điền». Tình thế lúc này rất thuận lợi cho người quốc gia tại sao anh cứ nằm khàn, thở ngắn than dài, không chịu hoạt động gì cả».

Đầu Gối trả lời.

«Anh bảo tôi phải hoạt động cái



gì là khen Đầu Gối thông minh(). Nhưng một lát sau, anh lại buồn rầu, nói với Đầu Gối.

— Tôi biết mai mới sẽ ngưng chiến. Tôi biết miền Nam này sẽ không rơi vào tay Cộng Sản. Nhưng ngưng chiến chưa chắc đã yên vui sung sướng hơn lúc này. Điều dừng, chặt vật, thanh toán chính trị đậm máu hơn là đằng khác. Tôi thấy chán ngấy đất nước này, không ai u mê bằng dân tộc này. Miền Bắc thì ngu và ngoan cố. Miền Nam thì ngu và hèn. Ngu, ngoan cố, hèn nên nói cầm tám làm tay sai cho các đế quốc trắng đât, đế hoan hỉ đậm chém nhau bằng thích, trong khi các đế quốc đã bắt bồ nhau. Tôi muốn bỏ đất nước này đi cho khuất mắt. Nghe nói Đầu gối có cái dự án di cư sang Gia-Nã-Đại làm phu mỏ, hoặc Úc Đại Lợi làm phu đồn điền. Đi đâu cho tôi đi cùng với.

— Khoan đã, giờ đi cư chưa điểm. Ráng mà sống, chúng ta con phải cai, phải chứng kiến, phải tham dự nhiều trò vĩ đại khác. Dân tộc ta là một dân tộc ngu hèn anh hùng. Chúng ta còn phải thực hiện nhiều cuộc cách mạng nữa.

— Lại cách mạng! Anh chưa chán cách mạng à?

— Minh chán cách mạng nhưng cách mạng nó chưa chán minh! Thị cư phải đeo nó, cho đời sống tam có lý do. Tôi tin phen này mà cấm xe cộ qua con đường đó từ 12g đến 2g thì trời cũng không biếu.

Khiến Đầu Gối bật cười:

— Anh ngu quá. Tổng Thống lúc này đã đoạn quốc sự buổi trưa cần yên tĩnh mới ngủ được. Đó là lý do buổi trưa quang đường Công lý trước dinh Độc lập bị cò lập. Lúc này anh và tôi không ai lo việc nước hết, chỉ lo nợ. Một mình Tổng Tống phải lo dùm toàn dân, nếu Tổng Tống không đủ sức khỏe, buổi trưa Tổng Thống không có duyên tĩnh đề nghị người thi vận mệnh đất nước này dám di dộng lắm

Ngo Đầu Gối cát nghĩa, người bạn như người ngủ mè chột tỉnh

NGŨ TỬ TƯ

CHUYỆN DỜI





Vũ khí của thời đại khinh miệt

ĐẠI LÃNG

Một buổi chiều đông, gió thổi mạnh, mưa nặng hạt, ngày 22 tháng 12 1932. Tại Chicago, Mỹ quốc, cảnh sát viên Bundy bị bắn chết trong một Snack Bar nhỏ, theo diadem chỉ của bà chủ quán Frank Wiecek bị bắt và kết án. Bán án không chút khoan dung. Tôi giết người của Frank là giọt nước làm tràn đầy chiếc ly phấn nộ. Bundy là cảnh sát viên thứ 8 bị giết trong vòng một tháng... Tòa tuyên án man chóng, khắt khe, giới Cảnh sát, dà chung bằng lòng, không một ai ngờ vực về quyết định của tòa. Nhưng có những người phủ nhận án quyết, người vợ, người mẹ và Frank...

«Con tôi không giết người». Bà mẹ tin chắc như thế và một nghị lực được dựng lên dưới những sợi tóc trắng, bàn tay run, chiếc lưng cong. Người mẹ cố gắng làm việc trong bóng tối, trong tuổi già để gom góp, dành dụm một số tiền 5.000đolla. Sau 11 năm miệt mài chịu đựng. Người mẹ già có được

số tiền. Bà đãng báo thường 5000 Đolla cho người nào tìm được thủ phạm giết cảnh sát viên Bundy, hay nói một cách khác : Chúng tổ con bà và tội... Mẩu tin trên được đăng trong mục quảng cáo của tờ Chicago Times. Một ký giả tờ báo chú ý đến và ra tay tìm thủ phạm. Thoạt tiên anh ta bị khien trích bởi số tiền thưởng nhưng sau khi gặp người mẹ, một bà cụ già dùng hết những ngày cuối đời minh kỉnh từng đồng bạc một để gỡ tội cho con, gặp người vợ, dù đã lấy chồng khác nhưng vẫn tin rằng chồng vô tội, anh ta cũng gặp Ferank tại khám, bằng trực giác bén nhạy kiềm chứng được bởi nét mặt trầm trồ hiền hậu của Ferank.... Viên ký giả quyết định theo đuổi mục đích. Nhưng có những trở ngại xẩy đến, phản ứng của giới cảnh sát, tòa án và viên chủ bút... Người ký giả mệt nhọc, bước đi giảm phần cương quyết, những nhiệt thành ban đầu có triệu chứng suy yếu ngã lòng... Nhưng nhờ một kiềm chứng khác

kiềm chứng bằng mực. Chấn động tinh thần của Frank được vẽ trên một lược đồ sự trung trực của anh không phải được xác nhận bằng giọng nói run run của người mẹ, bằng tiếng nức nở ngất đoạn qua giọng nói em gái của người vợ... Ferank được xác nhận được «Test», được «check» bằng một khám phá sự thật. Người ký giả đã áp lloomberg tam nghề nghiệp. Lloomberg tam trung trực luôn hướng về sự thuật - Bao phủ, thúc đẩy bởi một tinh thần nhân ái đầy tinh chất con người, rút cuộc cũng phải nhờ đến chiếc máy để đầy nghị lực đi hết con đường bỗn phận... Con người nhân bản vẫn phải dựa vào máy để khai triển tim hiền minh và đêng loại. Máy đẹp đẽ và giỏi, máy chả chan, không sơ hở. Máy tuyệt hảo !!! Đó là câu chuyện cũ, chu của những năm trước thế chiến, con người bảnh diện và tin tưởng tuyệt đối Khoa học. Sức mạnh vừa mới được khai thac, sức mạnh vạn năng, không khuyết điểm.

Một câu chuyện khác chuyện của Tiêu thuyết, anh chàng Toham Moritz trong 13 năm phiêu bạt qua 38 trại giam, 38 trại giam của nhiều quốc gia. Mỗi quốc gia có một lý lẽ riêng để nhốt anh đằng sau hàng rào kẽm gai... Chính quyền Lỗ nhốt anh vì tội có do thái, người Đức đưa anh vào tù vì có giọng Lỗ ma ni và chắc chắn hơn, tên anh viết theo lối hổ.. Người Hung lại đón nhận anh vào một trại giam khác, rồi đến người Pháp và Mỹ... 38 trại giam của bao nhiêu quốc gia nhưng cứng đóng khép kín với hàng rào kẽm gai trùng trùng... Tôi có tội gì? Câu hỏi vang hoài như tiếng thét bất tận, không có ai trả lời, chẳng có ai trả lời được... Io-hann Moeritz không có tội, anh ta chỉ có tội là... Người. Nhưng trong thời đại của cuốn tiểu thuyết, người ta không nhìn Người như một Người, nhưng mỗi người phải là một Công Dân, công dân Lỗ Hung Đức, Pháp hay Mỹ... Không ai được quyền làm người với tinh chất càn báu, nhỏ bé tội nghiệp và an phận của riêng nó—Người không còn, chỉ còn Công Dân với tội ác được tính trước, với khen thưởng có sẵn, và biện pháp đối xử, tất cả các trường hợp cho bất cứ một hạng Công Dân đều được định đe. Tất cả đều được đánh số và xác định trên danh nghĩa văn minh, trật tự và tiến bộ của nhân loại. Dưới các định nghĩa có đánh số này không còn một con người với toàn thể cho cả tinh thường của mỗi cá nhân. Điều này xuất hiện ở một cuốn tiểu thuyết, lấy bối cảnh của Âu Châu hận thế chiến. Thời đại tan vỡ, hủy hoại thời đại đen của nhân loại trên quá đà kỹ thuật và chiến tranh.

Nhưng bây giờ là năm một ngàn chín trăm bảy mươi hai. Tôi viết đủ chữ để xác nhận sự tiến triển của thời gian.

Năm 1972 tại Sài Gòn trong nước VN có chiến tranh triền miên, có người chết hằng ngày với con số hằng trăm không gây xúc động. Người chết khi đang ăn miếng cơm, có đứa bé chết khi đang bú vú mẹ, có người chết sau ngay trước, không phải người đàn ông ở trận địa chứng cõi dầu với ngán cõi tay còn đỏ hồng vì chiếc vòng vàng ngày hạnh phúc. Chiếc vòng đã được cởi ra trong đêm tanh tối. Biên

giới sống chết không con cho người Việt Nam. Sống được xem như một hạnh phúc lớn và chế thi coi như chuyện đã rồi, chuyện bão nhiêu... Giữa lòng của quê hương bị thiết tần khốc, Sài Gòn, Thủ đô yên tĩnh và đẹp đẽ của năm 1972 vẫn còn những hoạt cảnh sau :

— Tại sao cảnh thiếu cảm cước sĩ quan. Viện trung sĩ Quân Cảnh tuổi vừa quá hai mươi cầm gù với một người già, lớn tuổi hơn anh ta, nét mặt xanh xao bệnh hoạn..

— Thủ sĩ quan tôi mất trong hành quân ở Darkto năm 1967, đã làm đơn khal báo, đã bị phạt 8 ngày khinh cấm theo quân kỷ...

— Tại sao không có giấy chứng nhận ?

— Tôi ở sĩ quan tác chiến, đơn vị đi hơn 11 tháng trong một năm, ai làm giấy chứng nhận đó...

— Sao chứng chỉ tại ngũ quá hạn, quá 1 tháng rồi ?

— Tôi nằm nhà thương 3 tháng, tổng y viện không triều hạp chứng chỉ tại ngũ được.

— Tại sao chứng chỉ tại ngũ của ĐPQ lại mặc y phục Nhầy Dù.

— Tôi sĩ quan Đà Lạt, cùng khóa với Thiếu Tá Thọ thuộc binh chủng của anh, ở Nhầy dù 8 năm mới đổi ra các tiêu khu, không phải ĐPQ .. Tôi không có đồ xanh, không ai phát.

— Giấy phép xuất trại đâu ?

— Ngày Chủ nhật, chỉ bệnh nhân gần chết mới ở lại, thương binh dù què cụt cũng chống nạng đi về nhà. Ngày mai tôi ra hội đồng giám định, phòng chật, thức ăn bệnh viện khó ăn.., đi về ăn cơm xong chiều vào lại...

Kết cục, viên sĩ quan 12 năm lính, cựu binh chủng Nhầy Dù, bị thương vì chiến trận được tổng vào phòng giám quân trấn SG nơi mũi phan vàn trước tiều bốc lộn làm đặc khồng khì vì những tội quân kỷ tràn trọng : Không thể cẩn cước, chứng chỉ tại ngũ quá hạn, xuất trại không giấy phép và, thiếu thẻ bài kim khí (thẻ bài có công dụng để phân biệt người chết ở chiến trận và loại máu của mỗi thương binh...) Tôi rất nặng, Quân trấn trưởng đã có chỉ thị, Hầu thị điều hành Quân kỷ đã có ghi đủ các điều khoản và biện pháp trường phạt.. Tiêu giấy, xuất trại không phép là tội, nếu tha thứ sẽ làm sụp đồ kỷ luật. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, Quân đội cần duy trì kỷ luật hơn khoan hồng cho một sĩ quan tình nguyện đi lính từ năm 17 tuổi lúc chưa bị một thời thục vì hoàn cảnh như động viên, nghèo ôi.... Kỷ luật, đại diện là người Quân Cảnh trẻ cũng không xiêu lòng bỏ qua cho người sĩ quan đã chọn binh chủng nguy hiểm nhất để phục vụ hết đời tuổi trẻ của mình... 8 năm ròng rã ở chiến trường để giữ bình yên. Tôi thường cũng giúp cho viên Trung Sĩ Tuần Cảnh vị Chuẩn úy trưởng toàn ở Ban Tuần

(Xem tiếp trang 57)



Bước nhảy vọt của đồ chơi giết người

Bài của
PHAN NHẬT NAM

Từ khi đoàn thuyền Pháp bắn những trái đạn đầu tiên vào cửa bờ Đà Nẵng, đời Tự Đức đến nay gần được 00 năm. Một trăm năm, nhân loại có những tiến bộ vượt qua đất và tầm nhìn của con người vào tận không gian, qua khói kỳ quặc, lấp lục của địa cầu đến những tinh cầu khác... Trong đà tiến triển đó, dân tộc ta cũng vùng dậy, đứng lên và tranh đấu để tiến bộ... Chúng ta tiến bộ trong cách sống, biết mặc veston, đeo cà vạt đúng mốt như những người dân văn minh nhất ở Hoa Thịnh Đốn, Balè, người dân Saigon cũng có xe Chevrolet Pepto loại mới nhất, Mazda 1600, 1800, giới con nít

mỗi lớn ăn chưa no lo chưa tội, người ngợm không giống ai, ở nhà ô chuột, đi dép da, cung tóc dài, đeo vòng «pháo chiến», đậm dàn đánh trống hò hét những bản nhạc (tạm gọi là nhạc cho pháo thông) của Jethro Tull, của Jackson Five Tóm lại, dân ta cũng tiến bộ, nhưng thành phần tiến bộ không đều Không cần so sánh người Saigon với dân của một quận nhỏ ở Bồng Sơn, Quảng Trị, người Quận I, Cường Đô, Phùng khắc Khoan cũng đã khác xa người dân quận 8 phường Bến Củi.. Thé cho nên cường độ tiến bộ và mẫu số chung cho người dân từ Bến Hải, có thể gọi từ Nam Quan (lại sao lại chỉ

Lào Việt...Sự kiện hăng hăng lớp lớp mỗi ngày mỗi phút tăng hoài cường độ... Sự chết dân tộc Việt gánh nặng kinh khiếp này tưởng như một khối định mạng không rời bỏ được.

Mỗi năm một tiến bộ

Một trăm năm nhân loại của năm châu có những tiến bộ cụ thể đánh dấu được bằng những kế hoạch tam niên, ngũ, thập niên. Họ có kỹ nguyên Thép, kỹ nguyên Dầu Lửa kỹ nguyên phản lực không gian,, được tính từng thập niên chính xác....Trong tiến bộ khổn nạn của quê hương chúng ta cũng có những tháng năm ghi nhớ...1884 (Hòa ước giáp Thân) nhận sự độ bộ Pháp 1946 chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, 20.7.54 ký kết hiệp định Genève, 1959 C.S. khởi sự gây loạn ở Nam VN. 2.8.64 Tàu Maddox bị tấn công mở đầu cuộc không tập của Hoa Kỳ vào lãnh thổ Bắc Việt. Tết Mậu Thân (tháng 2/1968) Cộng Sản Tông công kích vào toàn thể thành phố miền Nam, tháng 5/68 mở cuộc TCK đợt II. Tháng 5/70 Quân Lực VNCH tấn công vào hậu cần địch ở biên giới Miền Việt, tháng 2/71 hành quân Hạ Lào và chó! hết, hiện còn đang tiếp diễn với toàn thể tàn phá, cuộc tấn công đã kéo dài quá hai tháng hay 67 ngày kể từ ngày 30-3-72...Bao nhiêu ngày tháng qua trong vòng một thế kỷ, dân tộc ta chưa có một dịp để khinh thành xa lộ xuyên Việt, chưa có lúc chấm dứt giai đoạn kinh tế ngắt ngư èo uột, bước qua kỷ nguyên «cắt cánh» tạo tiến bộ đồng nhất cho xã hội quốc gia..Chúng ta chỉ có số tử tăng cao và khối lượng nhà cửa, đồng ruộng cùng cơ sở kinh tế sụp đổ. sụp đổ với vận tốc chóng mặt... Một trăm năm gánh mãi cơn điệu linh ngập đầu. Chúng ta tiến bộ ở sự kiện này, tiến rất xa...

Tù đoàn xe tăng S35 của Leclerc

Bỏ qua những ngày chiến tranh Việt Pháp, chiến tranh xantoàn giữa quân của Francis Garnier và quân Nguyễn Tri Phương lúc đó đại bác chưa có đầu nổ và Thần công phá địch đại tướng quân triều đình Huế trước khi khai hỏa phải được lùng bằng xôi gà hoa quả. Bả

đầu bởi chiến tranh «Việt Pháp» khác, ngày lực lượng tướng Giáp rút về mặt khu ở Thái Nguyên, Bắc Cạn tướng Leclerc với đoàn chiến xa nói tiếng, một colonne blindé gồm khoảng 10 chiếc Somua S35 với vận tốc tối đa 50 cây số giờ, trang bị một khẩu đại liên 47 ly với 118 viên đạn, một đại liên 7,5mm có ba ngàn viên đạn. Đây là những con số lý thuyết và cũng chưa chắc «chi đoàn chiến xa của tướng Leclerc có đủ cấp số trên... Nhưng dù đủ hay thiếu, biết đâu viễn tưởng này lại chẳng «diễn động» thêm vài chiếc Chenillette, thiết giáp do hãng Renault chế tạo từ năm 1931... Nhưng dù với loại xe gì, đoàn «chiến xa» lừng danh của viên tướng Mü den «Ngoại hạng» đó cũng đủ làm dàn Hải Phòng, Hà Nội hoảng vía, tiếng xích sắt kéo trên vè đường, nhịp nổ đạn đại liên 7,5 vang đều đặn.. Chiến tranh cơ giới với toàn thể tàn khốc ào xuống, dân chúng theo chân đoàn quân «chính phủ» họ Hồ vội ra ngoại ô để lại thành phố cho tự vệ «chiến đấu trong thành phố» bằng Pắc học, súng Iục Mau ser và dao găm... Đồng thời ở Huế quân dân Phú Xuân anh dũng chất rơm chung quanh khách sạn Morin (nơi kiều dân Pháp, trú ngụ), rái ớt hột lên rơm xong đốt cháy đê hỏa thiêu cùi điếm.. Chiến tranh không khác trò chơi, nhưng máu của người Việt cũng đã chảy ướt lởn nhựa đường phố Hải Phòng, Hà Nội, Huế... Trò chơi khổn nạn bắt đầu nặng đô.

Tới 3 pháo đội 75 ly của Giáp

60.000 người Giáp rút về chiến khu với 35.000 súng cá nhân, 1350 Tiểu liên bay Đại liên, 200 súng cối, 54 Đại bác từ loại 37 ly sơn pháo đến 75 ly không giật trong đó có 18 chiến xa hạng nhẹ... Số vũ khí này được Nhật, Mỹ giao lại chính thức hoặc bán chính thức tùy theo tình hình chính trị kể từ ngày 9-3-45 (ngày Nhật đảo chính Pháp), cũng có một số lớn do Tàu bán lại qua trung gian chợ đen.. Với số vũ khí này cộng thêm một ít súng nội hóa chế tạo rập theo mẫu súng Sten, loại tiểu liên xung kích nổi tiếng của người Anh, Võ nguyên Giáp bắt đầu trò chơi máu

Cuối năm 1949, Hồng quân Tề kiểm soát được hết vùng Hoa Nam mở một hậu phương lớn cho quân đội tướng Giáp, hành lang về Việt Nam thênh thang, núi rừng Việt Bắc chạy dài từ biên giới đến Trung lưu sông Hồng trống trải thuận tiện cho đoàn quân vừa được huấn luyện trong khuôn thước Sư Đoàn, Trung đoàn. Tướng Giáp lại vừa được tăng cường thêm ba pháo đội 75 không giật và 105 ly. Ba pháo đội nghĩa là 16 khẩu súng. Nhưng cũng đã là pháo binh nặng cho một đơn vị còn mang tính chất du kích, Giáp khởi đầu chiến tranh giải phóng. Một loạt chiến dịch được mở từ tháng 12/1949 đến 10/1950, chiến dịch Lê Lợi để biếu dương lực lượng Trung đoàn 209 với mục tiêu là Chợ Bến, đây cũng là cuộc «lập dược sơ khởi làm quen chiến trận cho các Tiểu đoàn chưa được «Sư đoàn hóa» với địa thế thượng lưu sông Lô. Chiến dịch Lê Hồng Phong I dọn sạch biển thùy xúi Thái uy hiếp đến Nghĩa Lộ, Thành Uyên và cuối cùng tháng 9 đến tháng 10 Tướng Giáp mở đầu cuộc dọn đường vĩ đại lập vòng đai an toàn từ biên giới đến đường số 4 bằng chiến dịch Lê Hồng Phong II, lực lượng tham chiến gồm nguyên Sư đoàn 308, Trung đoàn 209 và một số Tiểu đoàn bộ binh biệt lập, các cuộc tấn công được yểm trợ tối đa bởi những Tiểu đoàn pháo vừa từ Trung Hoa về, những pháo mới tinh xảo đòn áp đè ép hỏa lực trú phòng ở Lạng Sơn trong những ngà, đầu tiên— Dưới hỏa lực nặng của dàn pháo binh này, dãy căn cứ Tiên Yên, Lạng Sơn, Đông Khê, Cao Bằng bị nhô lèn lượt không phản ứng kịp... Chiến dịch kết thúc với thiệt hại về quân pháp được coi như trầm trọng nhất trong chiến tranh thuộc địa kè từ trận đánh Montcalm ở Québec, 7000 người chết và mất tích hoặc bị bắt, 13 đại bác 125 súng cối; 450 xe, 3 chi đoàn thiết vận xa, 940 trung liên hơn 2000 súng cá nhân và tiểu liên số chiến lợi phẩm tịch thu này, có thể trang bị bổ sung cho 5 Trung đoàn, là chưa kè các kho hàng mà quân pháp chưa kịp phà hủy..

Chỉ mới 4 năm, một quân đội du kích già chết năm xưa nay đã

Vũ khí mới chống chiến xa



Binh sĩ VNCH đang lắp xịt dung súng phòng hỏa tiễn chống chiến xa loại mới — M.74. Với 4 ống phóng hỏa tiễn cùng một lúc, súng M74 hạ các chiến xa CSBV một cách dễ dàng.



Một loại vũ khí mới chống chiến xa khác là súng TOW (triết tắt của chữ Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided : pháo bằng ống nhắm ống kính, điều khiển bằng dây điện) Súng này có thể được gắn trên xe Jeep giúp cho sự di chuyển được dễ dàng.

PHAN NHẬT NAM

Bước nhảy vọt của đồ chơi giết người

(Tiếp theo trang 10)

Trong một thung lũng bề dài khoảng 2000 yards ngang 700 chính xác hơn từ cứ điểm cực bắc Gabrielle đến Isabelle ở cực nam do được 1820 yards, Béatrice phía đông qua dến hàng rào nối Claudine với Huquette ở phía tây rộng 620 yards. Thung lũng được bao quanh bởi những ngọn đồi 561,781,756 chùng dần lên những đỉnh núi mây trời vùng Lai Châu Sơn La. Người Pháp bố trí lực lượng 13.000 người gồm Nhảy Dù, Lê Dương, Bộ Binh được yểm trợ bởi 6 pháo đội 105 ly, 4 khẩu 155, 2 trung đội 50 sơn pháo và 3 đại đội súng cối. Lực lượng phòng thủ còn được tăng cường 10 chiến xa hạng trung, tất cả ưu tiên phi yểm được thực hiện bởi 4 phi đoàn khu trục, 2 phi đoàn oanh tạc gồm những phi cơ Bearcat, Hellfire, Hellcat và Corsair cùng các oanh tạc hạng nhẹ B21... Đầu đầu với lực lượng này, Tưởng Giáp dùng một lực lượng 49500 người của các Sư đoàn 308, 312, 316, 304

Trung đoàn 148 biệt lập, lực lượng yểm trợ là sư đoàn 351 nặng gồm đủ các trung đoàn bộ binh, pháo, công binh và phòng không với 40 súng cối 82 ly, 24 khẩu 105 ly, 15 khẩu 75 ly và 20 súng cối nặng 120 ly; lực lượng phòng không có 20 khẩu 37 ly và 50 đại liên 50 của Mỹ được trang bị vũ máy ném phi cơ loại mới nhất.

Với hai lực lượng to lớn như thế, Pháp và Cộng Sản bắt đầu chơi trò man dã trong giờ thứ 25 của cuộc chiến. Sau 56 ngày, quân Sư đoàn Thép của Tướng Vương Thừa Vũ, dựng lê cờ ông sao trên hầm chỉ huy của tướng Castric, 56 ngày trên cực điểm của tan phả và hủy diệt, Tưởng Giáp mới được những trước hiệu: «Thần chiến tranh du kích, Bắc thày chiến tranh giải phóng, Khối óc quân sự siêu việt và sau này «Người làm rung nước Mỹ...» Giá cả cho vinh danh này là 7.900 người chết, 15.000 bị thương, chưa kể số chết và bị



Hỏa tiễn S.A7 do Nga chế tạo tầm nhiệt cầm tay chống phi cơ và chiến xa Lữ Đoàn 369 TQLC tịch thu được tại mặt trận Trị Thiên

thương của 35.000 dân công miệt mài xé nát, dựng đèo, dùng tay cuốc mèo trùng điệp đường xuyên qua đáy úi trùng điệp từ man Tuyên Quang, Yên Bác do về... Con số chính xác sẽ là bao nhiêu cho những xác người VN nếu cộng thêm vào 2.242 xác của quân phòng thủ Điện biên phủ, bao nhiêu người Việt đã chết cho 56 ngày đổ máu ngập xương đe... Còn những PIM (tù nhân chiến tranh) Việt Nam nữa, những sinh vật khổn nạn tràn trề đường thụ động dưới luồng bão mảnh thép... Họ cũng là người Việt, thử VN khôn nạn chết kẹp lửa gọng kèm đại pháo không phương tiện chống trả. Trò giết người được chơi tận lực với một «làng» chắc chắn khoảng 30.000 người — Làng bạc được «tapi» bằng cù đì tiền do khoảng 100 khẩu đại bác 105 đánh xuống. Dân tộc thêm một lần nhảy qua đà trên diều đìng và bất hạnh...

Từ 1954 đến 1965

Nhưng đó mới là năm 1954, lúc vũ khí thương tiạng tối hảo nhất chỉ đạt đến chỉ số 100 viên trong 1 phút (con số lý thuyết cho tác xạ thực hành), chỉ số lý thuyết không tính thời gian bắn kẹp đạn, thay băng đạn mới và trả ngại tác xạ nếu bắn quá nhanh vì súng không trình đạn kịp. «Địa ngục» Điện biên cũng là nơi hứng mưa bom nhiều nhất của chiến cuộc Đông dương, với 9265 tấn bom do 107 chiến đấu cơ thực hiện trong những ngày đánh bom nặng nhất trên con đường 41 từ Cố Nối, Tuần Giao về Điện biên... Dân tộc ta anh dũng tiến bộ hơn nữa, vượt xa kỷ lục tàn phá và chịu đựng do chính mình đặt đúc, 9025 tấn bom của tháng 5-1954 trả nỗi con số khói hải, con số vô nghĩa so với cuộc oanh tạc «đây thép» ngày 2-7-1965 cũng trên lõng chảo Điện biên phủ này, 24 phản lực 105 Thunderchiefs và A4 Skyhawks trong vòng 29 phút phá tan toàn thể công sự phòng



Tù loại pháo không 12 ly 7 hạng nhẹ (trên), CSBV đã sử dụng đến loại đại bác pháo không UZ-23 cỡ 23 ly gồm 2 nòng kết hợp (phải) với nhịp độ tác xạ 800 viên/phút, tầm bắn xa 2 500 thước độ công phá 45 ly thép trong tầm bắn 500 thước. Súng này do Nga chế tạo là loại vũ khí phòng không mới nhất bị binh sĩ SD 1 BB tịch thu tại chiến trường Tri Thiện

ngư và phi đạo chiến thuật nằm chéo với phi đạo nằm xưa, phi đạo dọc bằng bêton cốt sắt. Với 21.950 càn bom, chiến trường ác liệt, tan bạo, khó khăn năm xưa tan biến trong 29 phút ngắn ngủi. 11 năm sau ngày vinh quang, quê hương rực rỡ của Tướng Giáp chỉ là mục tiêu tập dợt cho đoàn phi cơ xuất phát từ một nơi lạ, giữa bể khơi với những người phi công chưa có ý niệm về người Việt. Tướng Giáp bị qua mặt không báo trước, nhanh như chiếc phản lực bay vút qua bầu trời.

Rời Mậu Thân, AK dụng M 16

Nắc thang chiến tranh không phải được leo lên từng bậc, nhưng hàng chục bậc một, không phải leo nhưng nhảy vọt, bay bổng và bốc hồn lên... Tết Mậu Thân Bắc quân xưa đại binh vào thành phố với lực lượng 84.000 người sau một tuần cố giữ, họ bị đánh bật ra tất cả mọi thành phố, trừ thành phố Huế được giải tỏa vào ngày thứ 20. Bắc quân rút lui ra khỏi các thành phố để lại 40.000 xác đêm được, 3000 bị bắt và khoảng 5000 bị thương, những con số đã kiểm chứng được... Quân đội giải phóng ăn tết không bằng bánh mứt rượu ngọt, họ đón tết cùng những súng đạn tối hảo như AK47 AK57 với nhịp 100 phát/đầu, thứ vũ khí cá nhân linh vi nhất của lực quân hiện đại, với băng đạn 30 viên (hơn băng XM16 5 viên) viên xạ hữu dụng 50ft, tổ tam gồm 2AK và một súng phông lựu đạn B40, hay B41 lâm thành

tổn thương phủ toàn hảo lý tưởng nhất của nhân loại. Bắc quân vào thành phố lại được yểm trợ thêm bởi hệ thống phòng không 12,7 loại 4 nòng, 2 nòng được thiết trí khắp cao ốc thành phố. Vũ khí của đoàn quân xâm lược vượt quanh khói, mọi trắc tíh tinh bao, chưa có một đơn vị bộ binh nào của miền Nam kẽ luộn quân lực Mỹ có hỏa lực mạnh đến như thế... Ngày Dù, TQLC, BĐQ mới được phát XM16 trong khi bộ binh, BĐQ và các đơn vị phòng thủ trong thành phố vẫn còn sử dụng Garant, Carbin M2, trung liên Bar hay đại liên 30. Bắc quân bước thêm một bước lớn trong trò chơi lửa.

Tết Mậu Thân mới vẫn được bức màn bí mật bao phủ miền Bắc, số bom Mỹ đã thả xuống miền Bắc từ tháng 8.64 đến tháng 1.68 khoảng 2 triệu tấn, chia đều ra thì một đậm vuông nhận được 34,8 tấn — Con số vượt qua kỷ lục của không quân Mỹ đã thực hiện trong thế chiến thứ hai ở Âu Châu. Miền Bắc cũng là quốc gia độc nhất trên thế giới có những giàn pháo không khùng khiếp gồm toàn Đại bác pháo không 160 ly KS 19 của Nga—Loại pháo không mới nhất để thay thế cỡ 85ly KS12. Đây là loại súng chống phi cơ mạnh nhất mà Nga Sô đã chế tạo sau thế chiến, có thể bắn phi cơ từ những cao độ 13.700 thước với tốc độ tác xạ thực hành 15 viên trong một phút. Súng được hướng dẫn bằng hệ thống Radar đặt ở nơi an toàn, tính đủ cho xạ thủ các yếu tố về độ cao vào chiều

hướng.. Những khẩu pháo không 12 ly 7 nhảm bằng mắt thường trả nên thù thiện và nghĩa so với những đại bác siêu đẳng này...

PT 76 và T 54 xuất hiện

HQ Toàn Thắng, HQ Lam Sơn 719 là những dịp để ta và địch so tài nhau về khả năng và vũ khí, nhưng trong những chiến dịch này, yếu tố chiến thuật và chính trị vượt qua khía cạnh yếu tố Hỏa Lực, phải đợi một dịp khác, dịp chót trong cuộc chiến 10 năm tàn khốc — Cuộc Đại tấn công vào 3 quân khu bắt đầu ngày 30-3-72, Bắc quân xua 9 Sư đoàn chính quy công khai vượt tuyến tấn công vào Quảng Trị, Kon Tum và An Lộc. Quân Cộng Sản ra mặt xâm lăng cùng tất cả hàng họ mà khối Cộng đồng chuyền đến. Không ngờ tự nó có nhiều pháo và tăng như vậy, đó là ý kiến chung của những người tham chiến trong ba mặt trận. Vẫn biết từ bao nhiêu năm nay kể từ ngày 27-2-67, khi Việt cộng bắn 64 quả Hỏa tiễn 140 ly vào phi trường Đà Nẵng, khả năng hỏa lực của CS đã đi qua ranh giới địa phương của toàn quân du kích, quân đội đó đã có đủ vũ khí chiến thuật dùng cờ với tầm vóc chiến trận... Nhưng ngạc nhiên là tính cách chung không thể chối cãi cho những người quốc gia: Hỏa lực Bắc quân quá mạnh. Suốt thời gian cuối 67, đầu 68 Cộng sản cũng đã từng pháo và phóng hỏa tiễn vào các căn cứ tiền đồn như Khe Sanh, Darkto, Tòng Lệ Chàm, Trảng Sập... cũng như các thành phố,

ngay cả Sài Gòn. Nhưng đó chỉ là súng cối, 82, 120, 122 ly và hỏa tiễn từ 102 đến 140 ly, được bắn với số lượng vừa phải trên dưới 100 trái, hỏa tiễn thường được phóng đi từ những giàn pháo bằng tre, dầm 3 trái cùng ào một lượt để gây tiếng rington hơn là nhắm vào mục tiêu quân sự... Và ngày ở Hạ Lào, nơi 1 rặng cối và pháo không, cộng quân cũng sử dụng xe Tăng PT76 khi tấn công đồi 31 của lữ đoàn 3 Dù... Những điều này cũng làm giới quân sự ngạc nhiên, nhưng tất cả đều bị ngày 30/3 vượt xa.

Đại bác 130 ly

Ngày 30/3 cộng quân lần đầu tiên sử dụng pháo binh, pháo thực sự xứng với danh xưng «Đại bác». Pháo 130 ly, đây là thứ vũ khí tối tân (chữ tối tân dùng không chính xác một ly) được chế tạo theo cỡ 130 ly của Hải quân Nga Sô nhưng có thêm ưu điểm dễ dàng cho lực quân, mặc dù Nga có những đại pháo lớn hơn như 150 ly, những loại pháo có kích thước lớn nhưng thật sự kém xa hẵn 130 về đặc tính kỹ thuật, 130 ly với viên xạ tối đa 26.700 thước, sức công phá là 250 ly ở tầm bắn 1000 thước với thể bắn thẳng góc, trong khi loại pháo trên chỉ có một tầm xa tương đương 105 và 155 ly của ta với 12800 thước, và 17.265 thước cho viên xạ lý thuyết, độ công phá chỉ bằng nửa của 130 ly... Cộng quân đã sử dụng loại đại pháo tối hảo này cho ba mặt trận với nhịp độ 1500 trái trong mỗi ngày cho một cứ điểm cần nhỏ đi. Bộ chỉ huy An Lộc, cứ điểm Barbara của TD2 TQLC ở Quảng Trị, đồi Charlie của TDIND ở Kon Tum, chẳng nơi nào có diện tích lớn hơn 500 th. vuông, trong những ngày nắng hè của tháng 4 mỗi ngày đều nhận trên ngàn trái đạn 130ly, chưa kể đến cối cùng hỏa tiễn và sơn pháo. Trung bình mỗi thước vuông lành 10 trái đạn công phá cực mạnh — loại Deluy phát nổ sau khi đã chui xuống đất một độ sâu. Nguyên tắc căn bản về pháo binh: «Không bao giờ có hai quả đạn nổ cùng một điểm dù bắn chung một yếu tố» đã bị hoàn toàn phá vỡ, ở ba mặt trận, vì rất nhiều điểm nhận nhiều quả đạn trong cùng một lần

bắn pháo.. Đất không còn chỗ cho đạn rơi, dù đạn rơi từ những khẩu súng có yếu tố khác nhau... «Nếu Bắc quân xâm lăng quaphóng tuyển, tôi sẽ giáng hàng lưỡi thép, mỗi cày số vuông sẽ do một khẩu pháo tác xạ...» Danh Tướng Mac Arthur đã nói trong trận Cao Ly như thế. Dù là danh tướng, tướng ngoại hạng, ông MacArthur đã bị thời đại tan vỡ của quê hương ta qua mặt danh tướng không tên liệu trong tương lai có 1 chiến trường tàn khốc ác liệt như thế, mặc dù bộ óc siêu việt quân sự đó, đã nghĩ đến cuộc tranh chấp trong tương lai ở eo biển Malacca.

Sau đại pháo, Bắc quân tung vào trận một loại vũ khí mới, chiến xa hạng trung T 34 và T 54; đây là loại chiến xa dùng để phối hợp với bộ binh mạnh nhất thế giới, tề tất nhiên chúng rất nhỏ bé và yếu kém nếu so với các loại chiến xa nặng cỡ chiếc Jagdpanzer VI của Đức hồi lệ nhí thế chiến, nặng đến 70 tấn. Chiếc T 34 nặng 32 tấn, T 54 nặng 28 tấn, vũ khí chính là khẩu đại bác 85 ly có thể vừa chống chiến xa và phòng không, nhưng ưu điểm nổi bật nhất là vận tốc 50 cs giờ cùng tầm hoạt động xa trên 300 cây số — Càn cứ ở đặc tính này cộng quân đã gom gần hết chiến xa của miền Bắc đem vào Nam để hy vọng chiếm được những thành phố làm yếu tố quyết định cho chiến lược điều đình quốc tế.

Hỏa tiễn SAM

Ngoài những vũ khí chiến thuật dùng trực tiếp cho chiến trường, Tướng Giáp ở bên kia bờ Bến Hải cũng không sơ hở khi bố trí một rừng hỏa tiễn Sam ở bờ Bắc phi quân sự, Võ khí độc nhất để chống phi cơ với hiệu năng cao nhất. Sam chỉ là tên phò thông để gọi loại hỏa tiễn địa không, loại Sam Bắc quân thường sử dụng là hỏa tiễn SA-3 «GDA», đây là một thứ hỏa tiễn hai tầng điều khiển bằng radar ở tầm bắn trung bình 8.120 trước với tốc độ 2240cs 1 giờ, tốc độ siêu âm vừa đủ để bắt cứ loại phản lực nào trừ B52. Hỏa tiễn SA-3 «GDA» được triển lãm lần đầu trong cuộc duyệt binh ngày 7-11-64 tại Mạc Tư Khoa. Dài 6,2 thước2 nặng từ 400–600 kg dày chất nồi nhiên liệu đặc. SAM, SA-3 là đe

dọa thường trực mang danh hiệu Mig-Killer. Đầu tháng 5, cộng quân còn sử dụng thêm một thứ hỏa tiễn SAM khác, thứ nhỏ hơn có tác dụng chống chiến xa hơn phi cơ, chỉ danh là SA7 với đặc tính tầm nhiệt được xem như một vũ khí của lực quân, tuy nhỏ nhưng đặc tính kỹ thuật tinh xảo nêu so với tất cả các thứ hỏa tiễn cầm tay nát từ trước tới nay.

Từ khẩu súng Sten nội hóa của năm 1946 đến khẩu súng ngựa trời năm 59 và bây giờ là một hỏa tiễn cầm tay với sức xuyên phá bằng 1 quả bom nhỏ, Cộng quân quả tinh không phải chỉ bước bằng đôi hia bảy dặm nhưng chạy như bay với một đôi chân thiên lý. Họ chạy đua với số bom không phải được tính từng trăm ngàn ký nhưng đã lèn đến hàng trăm triệu Ponnd TNT, số bom vượt hẳn kỷ lục của tất cả mọi kỷ lục, thế chiến thứ I, thứ II, Cao Ly, những trận đánh ở Lenigrad, Bastogne, quần đảo Corregido Midway ở dãy Utah tất cả chỉ là trò chơi, dàn em, hạng nhì so với một An Lộc, Charlie, Delta Quảng trại... Khốn nạn một điều Bắc quân không chạy đua với chúng ta những người đối mặt trận, họ đua với Phantom F4F4c với Skyhawk, B52 họ chứng tỏ sự anh hùng của những John, Rpherd tóc vàng mặt xanh ngồi trên những pháo dài cát cảnh từ mẫu hạm lớn nhất của thế giới. Vật chiến tranh kinh thiêng nhất của nhân loại... Võ nguyên Giáp muốn hơn những người xa lạ đó muốn mang thêm trước biển «người đánh gục Mỹ quốc», họ Võ bị bom quá là bởi những lời nói: «Không một quân lực nào từ Tây sang Đông thắng được CSBV...» Vìена bá i Tướng De Castrie đã nói thế, Được một kẻ cựu thù cho ly nước đường đậm ngọt... Giáp uống vào mè man, Giáp đã uống nhiều và sẽ uống nữa. Khốn nạn cho Giáp, Võ nguyên Giáp Thiên tài đốn mặt của quê hương.

PHAN NHẤT NAM

- Tài liệu của B.Fall
- Tập chiến cự QLVNCH.
- Các Tập chí Newseek và Lfe. và báo...Bời.

MỘT VÒNG THẾ GIỚI

HOA KỲ

Angela Davis : Tình yêu, hận thù, cách mạng

Trong 3 năm qua, Angela Davis phụ nữ da đen 28 tuổi tiến sĩ triết học, chuyên viên sách động của người Mỹ da đen và đảng viên CS Mỹ biểu tượng cho cả thế giới bên này cũng như bên kia.

Khi ông Nixon đi công du, có người mang vụ Angela Davis ra chỉ trích ông. Ở Đông Đức, trẻ em các trường tiểu học được học tiểu sử Angela và hát những bài ca ngợi Angela. Đài phát thanh Hà nội cũng mang chuyện Angela ra nói. Cố trở thành một biểu tượng của người da đen ở Hoa Kỳ của phong trào giải phóng phụ nữ Mỹ, của phe cực tả, của phong trào đòi cải tổ nhà tù, của phong trào bài Mỹ trên thế giới, trong khi cô năm 18 tháng trong nhà tù và được tự do sau khi đóng tiền thế chấn vào tháng 2 vừa qua.



Angela Davis

Trong tuần trước, Angela Davis đã được tòa án ở California tuyên bố trắng án về tội đồng lõa sát nhàn, và Angela đã được tự do hoàn toàn. Bởi thầm đoàn gồm bà bà và năm ông, toàn là người da trắng.

Angela Davis bị kết tội đồng lõa vào vụ ám sát tại tòa án quận Marin ở San Francisco vào tháng 8 năm 1970. Một thanh niên da đen, Jonathan Jackson, 17 tuổi, đã toan bắt cóc ông tòa và mấy con tin để đòi trả tự do cho người anh ruột là George Jackson, một nhà văn và lãnh tụ da đen đang bị cầm tù. Vụ bắt cóc bắt đầu biến ra cuộc thảm sát, ông tòa bị giết, cùng với chính cậu Jonathan và 2 người da đen.

Angela Davis bị liên lụy. Thứ nhất là khẩu súng do Jonathan sử dụng là súng của cô gái tên mua trước đó. Thứ hai, Angela yêu George Jackson tha thiết, điều đó được chứng tỏ qua những lá thư tình bốc lửa Thứ ba, sau khi cuộc thảm sát xảy ra, Angela trốn biệt và 2 tháng sau mới bị bắt ở Núi Ucraine khi dùng tên giả thuê khách sạn ở. Thứ tư, cô Angela Davis có mặt ở San Francisco khi xảy ra án mạng. Và cuối cùng chính Angela Davis và anh em ông Jackson cũng ở trong tố cáo: cách mạng của người da đen Soledad.

Trong gần 2 năm qua, cô Angela Davis đã làm cả thế giới sôi nổi, và người ta chờ đợi phiên tòa tuần trước.

Có 95 nhân chứng được mời ra tòa, và hồ sơ dài 6000 trang đánh máy.

Ảnh hưởng chánh trị vào vụ án này không thể chối cãi được. Nhưng công tố viện tuyên bố chỉ chú ý đến khía cạnh hình phạm mà thôi. Công tố viện buộc tội Angela Davis đồng lõa sát nhàn vì trước án mạng này cô đã gặp Jonathan nhiều lần. Cô đã mua súng cho cậu Jonathan dùng. Cô đã bỏ trốn sau vụ án ấy.

Đứng biện hộ cho Angela là luật sư Branton, người da đen, 50 t.vốn

nổi tiếng về các vụ hình. Ông đã biện luận rằng một người thông minh và học thức như Davis không có lý nào lại tham dự vào vụ bắt cóc một cách lô liều dại dột như vậy. Cô đã mua súng, lại còn tặng chìa khóa kỷ niệm cho người bán hàng, để dùng vào cuộc bắt cóc? Ai diễn mà làm như vậy? Tại sao cô lại có mặt ở gần phạm trùm làm gì trong khi cô có thể lánh mặt nếu có dự mưu?

Còn tại sao Angela lại đi trốn? Luật sư Branton kêu gọi các bồi thẩm: «Hãy đặt mình vào địa vị của một người da đen». Sau hàng thế kỷ bị kỳ thị, ghét bỏ, đàn áp tại Mỹ, người da đen nào dám chường mặt ra cho bị bắt sau vụ án mạng với bao nghi ngờ đồ lén đầu mình».

Angela Davis được tha bổng. Không biết các quan tòa Mỹ có bị chánh trị chì phối hay chăng?

KHOA HỌC Sinh môi nhiễm độc, một vấn đề quốc tế

Còn người sống trên mặt đất, trên mặt biển, trong bầu không khí. Mọi trường trong đó con người sinh sống đang bị chính con người tàn phá hủy diệt và làm cho nhiễm độc. Ở các nước tàn tiến, vấn đề này đã gây sôi nổi trong mấy năm qua, và tới nay một hội nghị quốc tế về môi trường sinh sống của loài người triệu tập tại Stockholm, Thụy Điển, để bàn biện pháp cứu nguy Sinh môi (môi trường sống) của loài người. Hội nghị mời 100 quốc gia tham dự.

Sinh môi đã bị nhiễm độc như thế nào? Quý vị có thể nhìn thấy tình trạng nhiễm độc đó ở ngay Saigon. Không khí khói mù mịt và toàn là khí ống suýt carbon rất độc hại. Rác rưởi tràn ngập trên mặt đất, dưới dòng sông.

Nhưng Saigon là một đô thị chưa có nhiều nhà máy, nằm trong một xứ chưa được kỹ nghệ hóa.

Trên khắp thế giới kỹ nghệ hóa nạn sinh môi ở nhiễm còn kinh



Khói nhà máy ở New Mexico

khủng hơn nhiều. Cận bờ từ các nhà máy thải ra làm cá chết đầy rẫy trên sông Rhine, sông Seine, Mississippi. Nhiều giống cá đã bị phản đối Pháp thử bom nguyên tử tại Thái Bình Dương làm không khí nhiễm độc. Ông Thủ Tướng Thụy Điển định ghi vẫn để Mỹ bỏ bom và khai quang tại Việt Nam vào chương trình nghị sự nhưng bị các đại diện Mỹ phản đối. Lên án Thủ tướng Palme vì đóng vai chủ nhân nên đánh phải nín lặng. Đại biểu Trung Cộng loan không ký tên vào bản tuyên Ngôn hối nghị Sinh Môi, vì muốn sửa đổi để kết án Nga Mỹ. Hội nghị cũng định lên tiếng đòi cấm săn cá voi (loài cá đang dần dần bị tiêu diệt) nhưng Nhật phản đối vì kỹ nghệ đánh cá voi của Nhật đang thịnh vượng.

Cuối cùng Hội Nghị cũng đưa tới một tuyên ngôn và một tổ chức thường trực lo vấn đề sinh môi, với tiền đóng góp của các nước.

HÀNG KHÔNG Coi chừng kẻ cướp!

Nếu Hội Đồng Bảo An LHQ không ra tay dàn xếp thì vào ngày 19-6 này, ngày quản lục ở Saigon, hơn 50000 phi công trên khắp thế giới sẽ đình công, nghĩa là các đường bay dân sự trên toàn cầu gần như bị té liệt.

Liên đoàn phi công quốc tế họp ở Luân Đôn tuần trước đã báo trước như vậy, khi yêu cầu H.D.B.A Liên Hiệp Quốc họp gấp thảo luận vấn đề an ninh cho ngành hàng không. Họ đòi hỏi trừng phạt các quốc gia chưa chấp những kẻ cướp máy bay, không dẫn độ phạm nhân.

Trong mấy năm qua ngành hàng không dân sự đã bị đe dọa thường trực vì nạn cướp máy bay. Nào máy bay Mỹ bị cướp đi Cuba, nào máy bay Nhật bị cướp đi Bắc Hàn, rồi lại tới máy bay Do Thái bị du kích quân Á Rập cướp. Trong các vụ cướp phi cơ, thủ phạm dùng súng đe dọa phi công, bắt hành khách làm con tin và thường phá hủy máy bay bị cướp ngoài ra còn nhiều vụ các kẻ cướp bắt phi công hành khách làm con tin để đòi tiền chuộc mang, các hãng máy bay phải trao tiền len phi cơ cho chúng, rồi phi cơ cất cánh tới một địa điểm định sẵn, tên cướp sẽ nhảy dù tẩu thoát, ôm theo số bạc. Ngay trong đầu tháng này 2 phi cơ Hoa Kỳ đã bị cướp. Một phi cơ của hãng Western Airlines bay trên đất Mỹ bị một thanh niên da đen xưng tên là Willie Holder, 24 tuổi, dùng bom đặt trong vali đe dọa phi công. Holder bắt phi công bay tới San Francisco, đã tắt cả hành khách một chầu sám banh rồi nhận 500 ngàn mỹ kim tiền chuộc của hãng máy bay. Anh ta thả một nửa hành khách, xong ra lệnh máy bay bay tới Núi Ucraine, ở đó máy bay được tiếp tế xăng nhớt và anh ta thả sốt nửa số hành khách còn lại. Xong anh ta lệnh phi công bay sang Algérie. Holder thuộc đảng Black Panthers Báo Đen một tổ chức mang của người da đen ở Mỹ thành phố Algérie cho Holder hưởng quyền tự nại.

Một vụ khác xảy ra với hãng United Air Line. Một hành khách bắt các nữ tiếp viên phi hành làm con tin, đòi 200 ngàn mỹ kim tiền chuộc, rồi nhảy dù xuống ở tiểu bang Nevada. Năm giờ sau anh ta bị bắt, biệt tên là Robb Heady, cựu chiến binh ở Việt Nam.

Đối phó với nạn cướp máy bay đang hoành hành, các hãng hàng không đang tìm đủ cách khám phá vũ khí, bom, súng đạn ngăn chặn không cho lên phi cơ. Người ta dùng tay chó săn để đánh máy chiếu tia X để khám xét từ hành lý đến y phục và cả cơ thể hành khách khi thấy khả nghi.



NGƯỜI TÌNH NHÂN CỦA THẾ KỶ

Tôi dùng danh từ: «Người tình nhân của thế kỷ» để gọi Quận Cộng WINDSOR, Thế kỷ này là thế kỷ 20 và người tình nhân của thế kỷ này vừa mới từ trần.

Người tình này từng làm vua. Vua thật sự chứ không phải Vua cải lương hay xi nê. Vua một nước tên trọng những cô tặc, tập quán và trọng Vua nhất trên thế giới: Nước Anh Cát Lợi. Người Anh trọng vua của họ như người Nhật vậy. Họ là nước quân chủ lập hiến, trước họ còn Vua nhưng chế độ của họ còn dân chủ hơn nhiều nước không có vua. Ông lên ngôi trong thời gian Đế Quốc Anh Cát Lợi còn thịnh vượng xứng đáng với câu nói «Mặt trời không bao giờ lặn trên Đế Quốc Anh». Và vì tình yêu, ông đã tự ý thoái vị. Ông đã coi tình yêu nặng hơn ngai vàng. Khi phải chọn một là tình yêu, một là ngôi vua, ông đã không ngần ngại trong sự lựa chọn. Người đời kể từ ngày nào có vua chúa và tình yêu đến giờ thường cứ hy sinh tình yêu cho quyền vị. Quận Cộng Windsor, hoặc Vua EDWARD VIII, là ông Vua duy nhất bỏ ngôi báu để lấy một người dân bà. Do đó, tôi suy tôn ông là người tình của thế kỷ.

Ông có cái tên hơi dài là Edward Albert Christian George Andrew Patrick David — người thân của ông gọi là David — ra đời ở nước Anh năm 1894. Năm ông 17 tuổi, ông được mang danh hiệu Vương Tử xứ Gales — Prince Of Wales và Vương Tử là thành niên bảo hộ ăn diện nổi tiếng khắp thế giới. Trong những năm 40, khi ngự Tử Tu mới lớn, mới tập hành ăn diện ở Hà Nội, NTT đã nghe những dân anh tấm tắc khen ngợi Ông Hoàng Prince Gales. NTT còn nhớ một chuyện ghi lại thành tích ăn diện của Ông Hoàng ngoại quốc hào hoa này. Người ta nói rằng số dù quần tây có gấu ở dưới là do Prince des Gales vô tình lảng xê

một. Thời đó quần Tây không có gấu — danh từ những ông Bốp Tay I-o gọi là «Levée» — và sau chuyễn đi mưa vén gấu quần lên cho khỏi ướt đó của Vương Tử xứ Gales, đàn ông, cả thế giới bất chước và quần Tây đàn ông trở thành có gấu.

Trong cuộc Thế chiến Thứ nhất, Vương Tử đại diện Hoàng Gia Anh Cát Lợi đi thăm binh sĩ Anh ở tiền đồn, các vị Tướng cố gắng giữ cho ông đừng đến gần chiến tuyến nhưng ông vẫn cứ tới. Không ai chỉ trích được ông thiếu can đảm. Từ năm 1920 trở đi đến 1930, kinh tế Anh đi vào chu kỳ khủng hoảng hậu chiến, Vương Tử tuy vẫn tỏ ra thích gần dân bà đẹp, rượu ngon, ăn mặc sang trọng đã tỏ ra chán chán, trưởng thành hơn, ông vẫn tổ chức những đại tiệc thâu đêm nhưng cũng chịu khó đến thăm những xóm nghèo, những hầm mỏ, xưởng máy. Tới tháng Giêng 1939, vua cha George V băng hà và vương tử Edward đăng quang kế vị. Ông trở thành Vua Edward VIII.

Mối tình lớn của nhà vua đã có từ mấy năm trước khi vua lên ngôi. Vương tử xứ Gales trước đó có giao du với một cặp vợ chồng người Mỹ: ông bà Ernest Simpson và bà vợ trẻ đẹp Willys Simpson. Mối tình này giờ đây trở thành mối tình được báo chí thế giới mệnh danh là «mối tình của thế kỷ». Sau khi lên ngôi, vua Edward VIII công khai ngô ý sẽ cưới nàng Willys Simpson làm vợ sau khi nàng ly dị với chồng nàng.

Nhưng nước Anh là nước trọng tập quán nhất thế giới. Người Anh không thể chấp nhận được hoàng hậu của họ lại là một người dân bà Hoa Kỳ. Và Giáo hội Anh Quốc cũng không chấp nhận việc vua lại cưới một bà ly dị làm vợ. Cuộc tranh chấp diễn ra sôi nổi. Thủ Tướng Anh lúc đó là Stanley Baldwin, với sự ủng hộ hoàn toàn của Giáo Hội Anh, quyết liệt phản kháng cuộc hôn nhân này. Vua Edward VIII bị đưa vào một tình

trạng phải chọn một giữa hai giải pháp: bỏ bà Simpson để giữ ngôi vua, hoặc bỏ ngôi vua để lấy bà Simpson.

Ngày 10 tháng 12 năm 1936, vua Edward VIII quyết định, Vua đích thân đọc một tuyên cáo trước quốc dân trên đài phát thanh về quyết định thoái vị của mình:

... Vài giờ đồng hồ trước đây, tôi đã tự bỏ những trách vụ Vương Đế. Các người đều biết rõ lý do làm tôi từ bỏ ngai vàng. Nhưng các người phải tin tôi khi tôi nói rằng tôi không thực hiện nổi những trọng trách nếu tôi không có sự giúp đỡ của người dân bà tôi yêu tôi yêu.

Vua Edward VIII chỉ ở ngôi có 325 ngày.

Vua Edward VIII cũng là vua thứ nhất trong lịch sử Anh tự ý thoái vị.

Em của Vua là George VI lên ngôi. Ông này là thân phụ của Bà Hoàng Elizabeth bây giờ. Vua George VI phong cho anh là Quận Công Windsor. Và Quận Công Windsor lập tức rời khỏi nước Anh làm một cuộc lưu vong. Năm sau ông kết hôn với bà Simpson và cuộc tình của họ trong nhiều năm vẫn là một chuyện tình đẹp cho những người mơ mộng, lãng mạn trên khắp thế giới.

Quận Công Windsor và vợ sống ở bên Pháp. Hai ông bà đi du lịch nhiều nơi và không có con. Hoàng Gia Anh vẫn chu cấp cho Quận Công về tài chính nhưng với điều kiện là ông không được đem vợ trở lại đất Anh. Mãi tới những năm gần đây, Nữ Hoàng Elizabeth, cháu gái của ông mới không chính thức mời hai ông bà về chơi trong hoàng cung trong những cuộc gặp gỡ gọi là họp gia tộc.

Quận Công Windsor nhiều lần nhắc lại rằng ông không hối hận gì hết vì hành động thoái vị. Ông và bà vợ đồng ý với nhau là cả hai không bao giờ nói đến những «nếu», như: «Nếu đúng

(Xem tiếp trang 50)

CHUYỆN ĐỜI

LÝ ĐẠI NGUYỄN

THẾ KHÓ KHĂN HIỆN NAY CỦA BẮC VIỆT

Mức độ đánh nhau tại Miền Nam từ hơn tuần nay đã giảm đi nhiều. Một trận Kontum được coi như nặng nhất cũng đã được quân đội VNCH giải tỏa (7-6) lực lượng BV đã bị quét khỏi thị xã này. Giờ đây chưa có dấu hiệu nào cho thấy BV có mở thêm những trận đánh lớn nữa hay không.

Hầu như các lực lượng chính quy BV đang ở trong tình trạng kiệt quệ và thiếu thốn khá nặng. Còn lực lượng địa phương thì đang cố phần tán mộng để chiếm các vùng nông thôn VN. Như vậy có nghĩa là BV đã bắt đầu thay đổi chiến thuật, từ các cuộc tấn công đại quy mô sang việc tạo ra tình trạng mất an ninh ở nông thôn.

Nhưng từ ngày BV đã đưa quân qua vĩ tuyến, đối với dân chúng Nam Việt cuộc chiến tranh VN không còn là cuộc chiến tranh Nhân dân giải phóng nữa. Một trận giải phóng do đó chỉ còn có danh mà không có thực. Dân chúng nhận chân được rằng: cuộc chiến tranh này chỉ là âm mưu của BV muốn đặt quyền thống trị của họ lên trên thân phận người dân miền Nam mà thôi.

Tâm lý dân chúng đã đổi nhiều, nên mặc dù lực lượng Cộng sản có tấn vào nông thôn cũng không còn bền rẽ được với dân chúng nữa. Nó chỉ còn tính cách làm mất an ninh và gây khổ khốn cho dân chúng mà thôi. Dân chúng VN đã chán sợ chiến tranh, bởi thế nếu không chống được những người gây chiến thì cũng quyết chạy cho ra khỏi những vùng lừa dạn.

Đó là về phía dân chúng Nam Việt đối với các cuộc chiến của Bắc Việt, còn phía Quốc tế, thi hiện nay BV đang lâm vào một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nga Tàu là hai nước dân anh chi viện cho BV để vi quyền lợi quốc tế của họ thiết lập quan hệ bình thường với Mỹ. Về mặt công khai cả hai nước vẫn giữ quan điểm và chủ trương đối ngược với Mỹ về vấn đề VN, nhưng trên thực tế cả hai đều chưa có hành động tích cực nào để giúp BV khỏi bị Mỹ phong tỏa.

Thêm vào đó, cả Nga lẫn Tàu đều đe chừng nhau, muốn nhân cơ hội BV gặp khó để tìm cách loại ánh hưởng của nhau khỏi miền Bắc. Sau khi Mỹ phong tỏa các hải cảng Miền Bắc, đòn tiếp tế của Nga đã không thể chuyển vào Bắc Việt được nữa. Tàu không cho Nga mượn đường tiếp tế, mà Nga cũng không muốn nhờ Tàu về việc này, hai bên ghim nhau để minh Bắc Việt chịu trận.

Trong khi đó Mỹ gia tăng các cuộc không tập trung nhằm vào những đường tiếp tế trên bộ từ Hoa Lục

vào Bắc Việt, làm cho Tàu muốn một mìn tiếp liệu cho Bắc Việt cũng không được. Nếu Nga Tàu thực tâm giúp Bắc Việt tới cùng thì đã phải tìm một đường lối khác để phá sự phong tỏa toàn lãnh thổ miền Bắc của Mỹ mới phải.

Đáng nay cả hai vẫn không có một hành động nào, họ mặc nhiên chấp nhận việc phong tỏa đó như một điều bất khả kháng. Phải chăng hành động phong tỏa trên đây của Mỹ đã là một cớ để cho Nga Tàu khỏi phải chi viện quá tốn kém cho cuộc chiến Việt Nam nữa. Và cả hai đã nhận được một lời cam kết nào đó của Mỹ là Mỹ sẽ không có tình loại ảnh hưởng của họ tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Ảnh hưởng của tay ba Mỹ Nga Tàu trong tương lai sẽ vẫn tồn tại ở vùng này, nhưng ngay giờ đây, Nga Tàu phải đứng ngoài cuộc chiến để Mỹ rút lực lượng chiến tranh của họ ra khỏi Việt Nam trong danh dự. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau thì không lấy gì đảm bảo được rằng: chung cuộc cả ba ảnh hưởng đó không lấn vượt nhau.

Chính vì không thể lấn vượt nhau, để rồi tạo cơ hội cho Mỹ lấn vượt cả hai, nên Nga Tàu đành phải ngưng tiếp liệu cho cuộc chiến Việt Nam, phải làm ngơ để cho Mỹ phong tỏa Bắc Việt, tạo điều kiện cho Mỹ ra đi trong hòa bình và danh dự.

Thế là Bắc Việt một mình tự gánh lấy sự đối đầu với Mỹ. Hiện nay Bắc Việt đang bị tàn phá càn滥. Tại chiến trường Miền Nam cũng khó còn tạo được những thắng lợi truyền nữa. Muốn trở lại Hòa đàm, nhưng Mỹ từ chối vì chưa thấy Bắc Việt muốn thảo luận nghiêm chỉnh.

Đối với Mỹ, thi hiện nay trong tay đang có cơ hội tốt để buộc Bắc Việt phải chấp nhận ngưng bắn và thả tù binh, chẳng khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội, tạo dịp cho Bắc Việt tuyên truyền làm nản lòng dân chúng Mỹ nữa. Dân chúng Mỹ cũng cảm thấy rằng: cần phải tự chế những hành động phản chiến để giúp Nixon sớm kết thúc chiến cuộc Việt Nam để bình sĩ họ được hồi hương và tù binh được phóng thích.

Ở trong tình thế hiện nay, BV không còn trông đợi vào gì ngoài việc thực hiện một cuộc ngừng bắn danh dự. Xét về khắp các mặt, dân chúng Nam Việt không còn ảo tưởng về cuộc giải phóng của BV nữa. Miền Bắc thật sự đã kiệt quệ. Nga Tàu không còn tích cực giúp BV tìm chiến thắng, dân chúng Mỹ tự chế hành vi phản chiến. Tất cả những sự kiện trên cho thấy, BV chỉ còn một con đường là phải sớm kết thúc chiến tranh mà thôi.



Vài loại vũ khí mới của Mỹ trên chiến trường V.N.

Tia Sáng Tử Thần Laser

Tin tức của một hãng thông tấn ngoại quốc đánh đi hồi tháng 5 vừa qua cho hay rằng người Mỹ đã bắt đầu sử dụng tia sáng Laser trên chiến trường Việt Nam. Theo đó thì một trung đoàn CSBV ở Cao Nguyên đã bị tiêu diệt gần hết bởi hiệu năng sát hại của súng bắn tia sáng Laser đặt trên các phi cơ đặc biệt của Hoa Kỳ.

Người tin này sau đó không thấy được giới thầm quyền quân sự Mỹ xác nhận hay bác bỏ. Người ta vẫn chưa rõ là Hoa Kỳ có thực sự bắn vào giai đoạn sử dụng ánh sáng Laser không? Bởi vì súng bắn tia sáng Laser là một vũ khí cực kỳ tối tân và nguy hiểm chỉ được dùng đến khi không còn cách nào khác để đánh bại đối phương hoặc khi đối phương cũng được vũ trang bằng loại vũ khí tương

tự. Và ai cũng biết là sau lưng Bắc Việt, bộ máy quân sự của Nga Sô cũng có sẵn các vũ khí ứng dụng tia sáng Laser ấy.

Nhưng thật ra cả Mỹ lẫn Nga đều không phải là hai kẻ đầu tiên sáng chế ra ánh sáng Laser. Người đi tiên phong trong lãnh vực này là nước Đức từ thời Quốc Xã.

Năm 1944, ông Hermann Oberth ra sáng kiến làm một hệ thống gương hội tụ lớn lao để hút sức nóng từ mặt trời thành một chùm ánh sáng chói lọi có nhiệt năng khoảng 9 ngàn độ và có thể rơi từ xa 5 cây số để đốt cháy hàng súng binh sĩ và chiến xa quân đội đồng minh.

Hitler chấp thuận đề nghị này và cho thiết lập một nhà máy chế tạo các loại kính hội tụ tại Na-Uy, trên một vùng núi thuộc tỉnh Telemark. Nhưng các điện viên

của đồng minh khám ra nhà máy này. Ngày 16-11 năm 1944, một phi đoàn hùng hậu của Mỹ đã bay sang Na-Uy oanh tạc tan nát khu vực Telemark.

Qua năm 1945, Hitler lại cho thiết lập một nhà máy khác ở một địa điểm rất bí mật. Một số lớn kính hội tụ đã được lắp thành những hệ thống thu hút ánh sáng và được di chuyển ra các vùng sát mặt trận để sử dụng. Nhưng bắt đầu Mỹ đã bộ ở Normandie trong lúc Nga và Pháp tấn công bằng không quân hành thổ nước Đức nên Đức đã phải đầu hàng khi chưa kịp dùng vũ khí Laser lợi hại của mình.

Người ta nói rằng sau này Mỹ và Nga đã nhờ bắt được các nhà bác học Đức nên mới biết tia sáng Laser và lần hồi canh cải hầu sản xuất ra nhiều loại vũ khí tối tân,

Súng tử thần

Khẩu súng bắn tia sáng Laser của Mỹ là một ống hợp kim Lithium và nhôm rất nhẹ. Một viên hồng ngọc làm bằng nguyên tử Crôm nằm giữa hệ thống khi huỳnh quang trong một ống xoắn bao phủ viên hồng ngọc này. Khi có điện chạy vào, khi huỳnh quang sẽ phát ánh sáng kích thích nguyên tử Crôm nơi viên hồng ngọc. Từ đó tia sáng Laser màu đỏ mào bắn ra cựu hành và cực nóng.

Tuy vậy việc dùng viên hồng ngọc có 2 điều bất tiện. Trước hết nó hơi đắt giá. Thứ nữa, viên hồng ngọc chỉ phát ra từng tia sáng cách nhau, nghĩa là chớp chớp, sụt rồi tắt. Mặc dù mỗi phút viên hồng ngọc có thể phát ra vài trăm tia sáng, nhưng người ta vẫn chờ chạm quá không đủ hiệu lực ngoài chiến trường.

Ngày nay, người Mỹ thay viên hồng ngọc bằng nhiều chất liệu bị mật để có thể phát ra tia sáng Laser liên tục như một làn ánh sáng của đèn pha tuy làn ánh sáng này chỉ là một tia sáng rất nhỏ. Rồi tia sáng này được biến cài qua một quang phổ đặc biệt để phát ra thành một tia sáng giết người và thiêu hủy mọi vật dù cứng và chắc đến đâu.

Loại súng Laser này phần nhiều dùng khí Erbium đựng trong một ống thủy tinh đặt nằm giữa quang phổ cực tím. Tia sáng Laser bắn ra từ loại súng này có nhiệt năng 8 ngàn độ, bắn xa từ 4 đến 10 cây số, có sức thiêu hủy bằng 500 trái bom loại 450 cân Anh.

Lưỡi dao thần Laser

Tia sáng Laser còn được dùng như một lưỡi dao cắt nữa. Một tia Laser mảnh mai bằng sợi tóc thôi cũng đủ cắt đôi bức tường thép dày 5 tấc, cắt ngon lành như khi ta cắt một chiếc bánh ga-tô-vây.

Laser phá Hòa Tiễn Liên lục Đảo

Một công dụng quân sự khác của tia sáng Laser là có thể phá hủy loại hỏa tiễn liên lục địa. Có mức bay nhanh 20 ngàn cây số/giờ.

Người ta đã thí nghiệm bằng cách cho bắn lên một hỏa tiễn liên lục địa và khi nó bay chừng 100 cây số thì từ khoảng cách 16 ngàn

cây số, người ta cho tia sáng Laser bay tới, el ạm vào hỏa tiễn làm nó phát nổ trên không.

Chúng ta có thể tưởng tượng rằng một hỏa tiễn liên lục địa của Nga Sô từ Tây Bán Lại á bát thản bắn đến lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ cần 2 phút sau được báo động Mỹ sẽ bắn Laser chặn hỏa tiễn liên lục địa kia lại và làm nó nổ tung ở ngay trên không phận Nga Sô.

Thật ra, tia sáng Laser không nhất thiết là tia sáng giết người. Ngoài tính chất tàn phá trên lãnh vực quân sự, Laser còn được khai thác nhằm phục vụ con người trong các phạm vi truyền tin, truyền hình, y học v.v..

Các loại thủy lôi của Mỹ phong tỏa hải cảng Bắc Việt

Khi nói đến thủy lôi, nhiều người vẫn nghĩ tới hình ảnh những trái thủy lôi đen và tròn như quả banh mà tài tử Cary Grant đã thả trong cuốn phim Destination Tokyo. Thực ra, các trái thủy lôi mà Mỹ đã dùng để phong tỏa các hải cảng Bắc Việt có nhiều hình dáng khác nhau và được điều động phức tạp hơn nhiều.

Thượng tuần tháng 5 vừa qua, phi cơ Mỹ đã bay thật thấp để thả dù hàng loạt thủy lôi trên vùng biển và sông ngòi Bắc Việt. Những trái này khi tới nơi được đặt nằm ở 3 vị thế khác nhau.

Một số nổi lèn-bèn trên mặt nước. Một số khác có gắn bánh lái như đuôi cá lặn xuống dưới mặt nước và nằm ở một chiều sâu được tính toán thế nào để đánh lạc hướng các tàu vét mìn. Còn một số khác nữa thì nằm hẳn dưới tận cùm đáy biển.

Công dụng của các loại thủy lôi đó cũng khác nhau. Có thứ phát nổ ngay khi đang đến. Có thứ không cần đụng đến cũng phát nổ, đó là loại thủy lôi có từ tính khi bắt được luồng từ trường phát ra từ một chiếc tàu chạy ngang qua. Có thứ khác thì ngoài nổ sẽ khai pháo lúc nổ (nghe) được tiếng động của một chiếc tàu chạy bên nó hoặc trên đầu nó. Một loại khác nữa lại chỉ cần bị sức ép của sóng nước xô đến là đủ nổ; dĩ nhiên sức ép này phải đủ mạnh ngang với sức ép của một chiếc tàu di chuyển.

Nhưng có lẽ 2 thứ thủy lôi sau đây mới thực sự lợi hại hơn cả. Loại đầu được trang bị một «máy đếm». Có thể 9 chiếc tàu chay qua nó, nó đợi tới chiếc thứ 10 mới phát nổ. Loại thủy lôi này rất nguy hiểm cho tàu dù mìn vì nó dò ra chúng mà chúng lại nổ đúng khi người ta yên trí là không có mìn.

Loại nguy hiểm tiếp theo là những quả thủy lôi nằm yên dưới đáy biển, không hoạt động trong 1 thời gian, chúng chờ một dấu hiệu và tuỳ điều kiện từ căn cứ chỉ huy để phát nổ hoặc di chuyển tới một vị trí khác hoặc lặng lẽ tìm di mục tiêu để phá hoại.

Hoài nghi về hiệu năng Thủy Lôi

Mặc dù thủy lôi của Mỹ thả ở miền Bắc tối tân như vậy, nhiều người vẫn không tin việc phong tỏa sẽ mang lại kết quả mong muốn. Người ta đặt giả thuyết rằng các tàu của Nga Sô sẽ đậu ở bên ngoài vùng phong tỏa rồi cho thuyền nhỏ băng gỗ. Loại thuyền này có thể băng qua vùng thủy lôi khá an toàn vì chúng không gây tiếng động mạnh, không xua sóng lớn cũng như không tạo ra luồng từ trường hấp dẫn từ tính của thủy lôi.

Nhưng hình như hải quân Hoa Kỳ đã tiên liệu điều đó. Một số thủy lôi thả xuống hải phận miền Bắc có độ nhạy cảm tình vì đến mức chỉ cần một con cá lớn lội qua hay một giòng nước xô đặt vữa phải là cũng đủ cho thủy lôi nổ tung.

Tuy vậy, các thủy lôi nói trên tuy tối tân thật song chưa phải thuộc hàng tối tân nhất của Mỹ bởi vì Ngũ Giác Đại lục ngai nếu thả thứ số dach của mình xuống miền Bắc biết đâu Nga Sô có thể cho vớt lên vài quả mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu thì những bí mật về kỹ thuật chế tạo thủy lôi của Hoa Kỳ sẽ bị khám phá hết.

Cũng do niềm e ngại đó mà một vài loại thủy lôi thả ở hải phận Bắc Việt đã được Mỹ lắp vào một bộ phận tự động để đến một thời hạn nào đó thì tự dừng hết hiệu lực và tự phá hủy luôn.



LỚP TRẺ HÀ NỘI

BÙI VĂN BÌNH

CHƯƠNG I

QUÁN trà Phúc Châu cuối phố Tạ Hiện, vào buổi sáng Chủ nhật mùa hè năm 1967 có vẻ vắng khách hơn mọi ngày. Trong quán còn nhiều bàn bô trống. Vài ba người đứng tuổi, ngồi nhấp nháy từng ngụp trà mạn Phú Thọ, mắt lướt trên trang báo. Tiếng đánh ca Bích Liên với bản

« bài ca hy vọng » từ cai may hat đĩa, trong gốc trà thèm cái gì man mác, nhớ nhung người chủ quán là một người đàn ông dê ria mép, có đôi mắt nghiêm nghị đang chăm chú nhìn về phía cuối phòng, nơi có chiếc bàn tròn có bốn thanh niên đang ngồi xàm nói chuyện.

Bốn chàng đều trẻ tuổi ước khoảng mươi tám, mươi chín trở lại. Bốn chiếc áo bốn màu khác nhau, đều sặc sỡ các hình thù kỳ lạ, bốn chiếc quần sula đều thuộc loại có họa, gia giáo.

Người chủ quán quay lại với lấy bao thuốc, ông thê dài, nhìn ra ngoài phố. Trong đầu óc, một ý cũng chỉ tại mấy ông tướng này đây. Chẳng lẽ chúng vào uống mà lại không bán, và lại chúng cũng không có hành động gì bất lịch sự cả. Chiều qua có giấy của Khu Công An (1) gọi ông lên nói chuyện và hẹn tới tuần sau phải đóng cửa hàng. Họ sẽ giới thiệu ông đi làm. Người công an mang cấp bậc Đại úy nói với ông thế này : « gần đây, theo như báo cáo của khu phố Tạ Hiện, thi có rất nhiều thanh niên đua đòi, trà lá ở quán ông. Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước này không thể để lây thành niên con em của chúng ta, tách rời sự nghiệp chung của đất nước, hiện tại ở Hà Nội, phong trào ăn chơi của thanh niên đang phát triển. Vấn đề này chính quyền kết hợp với gia đình và đoàn thể, sẽ dập tắt ngay và giáo dục con em của chúng ta có một lập trường vững chắc, một lối sống lành mạnh. Điều này chúng tôi thiết nghĩ, ông cũng có thể hy sinh một vài quyền lợi cá nhân cho sự nghiệp chung ». Ông chủ quán lặng thinh, những thác mاء những ý nghĩ phản đối của ông bùng lên thúc dục. Nhưng nhìn về mặt lạnh lùng của người Sĩ Quan Công An ông lại chùng lại. Như vậy có nghĩa là chấp hành. Kinh nghiệm của đời ông đã dạy cho ông, từ khi Cháuh Phủ tiếp quản thủ đô đến giờ ai không chấp hành chính sách của nhà nước, mà xong đâu ? Ông thê dài e ào nười C'ng an ra về.

Phía chiếc bàn, bốn chàng trẻ tuổi vừa chán nháp vị chan-chát ngọt của ly trà nồng, vừa rít như cõi nuốt hết những hơi thuốc dài.

Chàng trẻ tuổi ngồi xàm lung ra ngoài, deo kính trắng gọng đồi-mồi loại đất tiền vé người tri-thức đang thao thao bất tuyệt :

— Chúng mày thấy vấn đề ấy thế nào?

Không có tiếng trả lời chàng trẻ tuổi nói tiếp :

— Tao thi bao giờ cũng vậy. Bạn « khuya » (2) bọn « đây » (3) cũng như nhau, đều số lá, đều ông kẽm với mình cả, phải cái anh « khuya » hơi « dưới dem » một chút, cho nên tao muốn đi Nga chứ đểch muốn sang Tầu. Chàng kết luận.

Người ngồi phía trong tựa lưng vào tường có đôi mắt sáng, kiên quyết bật miếng.

— Thằng Minh « đơn » (4) qua, có chuyện đi Nga, đi Tầu của mày mà cứ « trung » mãi, mày thích đi đâu thì đi, thích ở lại thì ở. Thời buổi này đi nước ngoài là « trung » rồi mà cứ ban. Chàng hả giọng — Chúng lao ở nhà « vác » « năm mươi phần trăm bột mỳ » (5) cả ngày, còn phải chạy máy bay thấy ông già, bầu bô gì ? Tao không được đi chứ, cứ như mày là tao tết rồi, khỏi con cà con kê !

Chàng lớn tuổi nhất đi đói « dọ danh » (6), khoát tay miệng nói :

— Thời, thời « người lính » đẹp đi, bọn Tầu thi giáo đếu, bọn Nga thi xét lại chửi nhau om sòm hàng cả hàng thịt cả. Nhưng thời ! Cứ đi, đi nước nào cũng « xong cả ngày ». Đi nước ngoài lúc này là « karaxo » (7) rồi, bây giờ giải tán đi tao phải về nhà con « mòng » (8) tao một tí không nó chó ! Chàng giờ đồng hồ lên xem rồi hẹn bạn bè :

— Bây giờ là chín giờ, hai giờ chiều đi bơi thuyền nhẹ. Chiều này Nam « trang » (9) được không ? Chàng trai im tiếng nhất từ nay đến giờ gật đầu, dáng buồn. Hình như áy náy với cái gật đầu không với của bạn. Chàng lớn tuổi vỗ ngực. Giọng kiên quyết, mày móc.

— Thời hôm nay Long « trang » vậy, Long sê, drang ; Nghe bạn nói Nam bức túc gắt to.

— I : mồm đi, mày nghĩ gì về tao thế ? Long tung hổng dịu lại, như hối hận vì nghĩ lầm bạn, chàng thanh miu :

— Tại tao thấy mày gần như miễn cưỡng ! Tâm chàng ngồi sát tường dàn hòa.

— È, thời ! Mẹ kiếp ! « linh tráng » với nhau mà đừng dậy « tú té » đi. Chiều cho tất cả mấy em đi nưa!

Bốn chàng đứng dậy, mỗi người một vẻ mặt.

Buổi trưa, gia đình Nam, đồng đú quanh bàn ăn. Các món ăn Chủ nhật, một đĩa thịt quay, một đĩa cà chua nhồi, một đĩa bún lớn và đĩa bánh tôm dày ụ vàng óng mỡ. Một đĩa Tây rau xà lách, một cái bát chiết yêu lớn đựng nước chấm, ngôn những miếng cà rốt du đủ cắt hoa. Như bài lòng với các món ăn, Bà mẹ âu yếm giục chồng và các con :

— Bắt đầu đi anh, nào các con ! Sau tiếng mời cơm cả nhà ăn uống thoải mái. Hai em Nam vừa ăn vừa khen rối rit, thằng Sơn nịnh khéo mè :

— Ngon quá mẹ ạ, bánh Tôm Hò-Tây còn thua xa bánh tôm mẹ làm. Chủ nhật sau Mẹ lại làm nữa nhé. Bà mẹ dịu dàng cười nhìn con.

— Làm cho ăn ngon rồi chơi bời lêu lổng ấy nhé, mày thi mày cứ đua đòi có bữa... Bà ngược nhau chửi rồi nói tiếp :

— Có bữa Ba mày chẳng trấn cho gãy chân ài !

Ông Bố hiền từ nhìn các con. Trong gia đình có ba anh em, chưa bao giờ nói nặng một câu huống chi là đánh. Công việc cơ quan hoàn hết cả thời gian, lúc rồi rã Ông thường dẫn ba con trai đi

ăn, rồi nhẽ nhang chí bảo các con điếu hay, lể phái Có Bà mẹ. Những lúc trẻ con hàng xóm đứng trước cửa rót tên Bà, tên chồng đè chửi, vì bị thằng Sơn thằng Giang ăn hiếp Bà mới giận, lúc ấy Nam thường lỉnh di nắp vào chỗ nào đó xem hai thằng em ăn đòn. mỗi đứa một góc nhà, lạy van rồi rit, Bà Mẹ cũng cho mấy cái, bắt phạt, viết bản kiêm điểm rồi ở nhà đọc sách cả ngày hôm ấy.

Nam thì chưa hề bị rày la. Trong nhà này, anh là đứa con hiếu thảo và là mẫu mực để Bố Mẹ dạy bao hai em.

Ba Nam là cán bộ cao cấp, trước kia Ông cũng tham dự Điện Biên Phủ, Mẹ Nam là Cán bộ Đảng của một cơ quan. Ông bà dạy con theo kiểu Makarenco (11) nên dù có lúc, các con làm phật lòng cha mẹ, nhưng ông bà vẫn tin rằng : con mình ngoan hơn những đứa trẻ trong khu phố, mà thực tế ba anh em Nam ở đây ai cũng còng nhận là ngoan.

Chủ nhật nào, trong nhà này cũng ăn bánh tôm hoặc bún chả, những ngày Chủ nhật không khí gia đình ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ. Ăn xong, cả nhà ngồi tráng miệng bằng vài. Vài giờ mùa ngọt lịm, quả đỏ như mào con Gà chọi, mọng nước. Tiếng chuyện râm ran, thằng Sơn thao thao kể chuyện trường nó vào niên học mới như thế nào ? Các Thầy, các cô giáo mới, có đặc điểm gì ? Cả nhà im lặng ngồi nghe nó kể, thằng Giang bỗng choc vào lèm lèm.

— È ! Anh Sơn anh ấy bị đáy Ba à, Thầy giáo dạy thể dục bị đuổi rồi. Con Tuyết lớp anh ấy phải đi nạo thai ! Giang hì hึง, con biết mà. Sơn bị chẹn họng quay sang Giang bức túc;

— Thời im đi, ông nhóc, mày biết cái gì ? Thầy Ánh đi Bộ Đội bị Giang không chịu nó gần cõi nóc anh.

— Ủ, đi Bộ Đội. Bị đuổi đi Bộ Đội chửi sao ?

Cũng làm đơn tinh nguyện ra về nữa là ! Sơn nồng mặt với em. Thầy giáo dạy thể dục cưng nó nhất trường, nó quý ông ta đẹp trai lại chơi bóng bàn giỏi. Chuyện xảy ra, theo như nó nghĩ, thì một đòn mìn, mìn đòn trambia chửi có gì ? Nó nồng này nhìn Giang hầm hầm Nam nhìn hai em, chàng định đặc giọng đòn anh :

— Bộ chúng mày định « so găng » với nhau đấy phỏng ? Ông hổ vui vẻ dàn hòa :

— Thời, mỗi đứa một lối nghĩ ; nhưng con trai chyện đâu bô đó, nghe chưa ? Bà Mẹ nhìn hai con xi-nét.

— Anh em chúng mày buồn cười thật, lát nữa thằng Sơn rủa bát, thằng Giang lau bàn nghe chưa ? Sơn Giang tương-hứng nhau, rồi ngược nhìn Bố như cầu xin. Ông Bố quay đi giấu nụ cười.

Im lặng chúng vài giây, bỗng Nam trịnh trọng.

— Ba Mẹ a, con đã nghĩ kỹ rồi, con sẽ nghĩ học.
Hai vợ chồng ngạc nhiên nghe con nói...hai em cũng
chăm chú, mắt chúng ngạc ngác, chờ đợi, sắp có
chuyện gì hệ trọng xảy ra? Ông bố thi diễm tĩnh
Bà mẹ gắng hỏi con, giọng bà đầy bực tức:

— Bộ máy định làm cha người ta với cái bằng
tốt nghiệp phổ thông của mày chắc? Thời buổi
khoa học kỹ thuật này mà không có trình độ Đại
học thì chỉ «đỗ thủng» thôi con à. Ông Bố thủng
thẳng, nhẹ nhàng hỏi con:

— Ủ, nghĩ học. Nhưng để làm gì? Sao lại có ý
định như vậy? Con nói ba nghe nào. Đang cùi gầm
xuống, tay xé nát miếng vỏ quả vải, lúng túng.
Nghe bố nói, Nam lấy hết can đảm nói những điều
anh ấy ủ.

— Con đã nghĩ rồi và quyết định, hôm nay sẽ xin
phép ba mẹ, đăng ra con đi học Đại học như ba
mẹ muốn, nhưng con thấy chưa muộn lắm, vì vậy
con gia nhập lực lượng «Thanh niên xung phong».
Mỗi ngày xem trên mặt báo, nghe radio con như
muốn bóp nát những gì trong tay, con thấy phải lao
vào thực tế cuộc kháng chiến lúc này, để cống hiến
và tôi luyện bản thân, với lại con yêu ngành Văn, lý
trưởng của đời con là trở thành văn sĩ. Con thấy
phải đi, ba mẹ chắc chiều con. Nói tới đây Nam
nhìn bố mẹ mặt long lanh ngàn nước. Anh
tiếp giọng run run xúc động.

— Vả lại ngày nào. Hà Nội cũng bom rơi người
chết, làm sao con ngồi học yên được? Nghe con
nói ông bố nhìn con với hết cả sự triu minh, Bà
Mẹ chỉ chép.

— Mày với ba mày cứ như một ấy. Đi học Đại
học sợ hết phần à? Mọi có mười hai nước xã hội
chủ nghĩa thoi con à, còn lâu mới hết tư bản. Thấy
con lặng im, ba hạ giọng nhẹ nhàng khuyên con:

— Yên chí đi con à, học xong con làm được
nhiều việc hơn. Hiện tại tao cũng còn phải học
nữa là. Thằng Sơn nhìn anh lèm lèm reo lên:

— À, con biết rồi, anh Nam đính làm Ostropki
(12) đấy mà! Giang vào hùa kè kích anh;

— Anh ấy trưởng, lý trưởng chiến đấu cổng hiếu
rèn luyện để rồi viết sách của anh ấy là đẹp nhất,
con thì con thấy trâu bò (13) quá. Giang nhìn Nam
không thấy có phản ứng gì nó tiếp;

— Cái gì thi vị hóa cũng đẹp cả, này nhé, học
hết lớp mười (14) con đi học sư phạm, ra dạy hàng
ngàn người. Làm người lái đò trong cuộc đời, hình
bóng ông lái đò ấy, không người khách nào đi qua
mà không quên được. Như sự ai tranh mất Giang
liền thoảng

— Con anh Sơn sẽ đi học Đại-học Hàng-không
những chuyến bay nặng tinh-cảm hàng hóa từ
miền xuôi đến miền ngược, rập riu với núi non,
mây trời tươi đẹp của Tô-quốc. Làm những con
chim Thư không bao giờ biết mỏi. Nhìn Nam, Giang
kết luận:

— Con như anh Nam, con đi học tổng-hợp và
tốt-nghiệp trở thành nhà phê-bình, tên tuổi, lại
sáng rực, trong những mục phê bình, dọn vườn,
tóc lửa trên mặt báo vàn nghệ. Sơn. Giang
cùng cười thích thú, nhìn Nam đang lúng túng.
Thấy Nam im lặng, Bà mẹ tiếp tục giọng tinh cảm:

— Dẹp đi con à, Mẹ không cấm con gặp súc
trong lúc này; nhưng con nên đi học, tốt nghiệp
Đại học con càng cống hiến cho Tô Quốc được
nhiều hơn.

Nam im lặng, trong suy nghĩ hai luồng tư tưởng
đang chơi nhau kịch liệt.

— là sinh viên, danh giá hơn, có địa vị hơn,
nhưng giảng đường Đại học có dạy mình khôn bao
giờ có cho mình lý nào sự hiểu biết con người đâu.

— Nhất thiết là học, nhưng vừa lao vào thực-lễ
vừa học không hòa u.

Ông Bố triu mến nhìn con trai đầu lòng, ông
chậm rãi:

— Thời thế này nhé, ba hiểu con mà, bây giờ

Bà nói chuyện với con. Ông ra hiệu cho Sơn Giang
dọn bàn rồi tiếp:

— Mòng của con ba biết đẹp lắm, ý con ba cũng
thấy đúng, ba đọc nhật ký của con, đọc thơ của con
ba biết cả, là thanh niên phải tôi luyện trong sóng
gió, môi vững vàng. Con đi «Thanh-niên xung phong»
trong ba năm lúc ấy con tròn hai mươi tuổi đi học
cũng vừa chán, gần ba chục tuổi ba mới học xong
Đại-học cơ mà, và lại «Thanh-niên xung-phong» công
tác ngay Hà-Nội chứ có xa gi. Ba đồng ý, dName
nhìn ô rạng rỡ hẳn lên, gần như muốn nhảy lên
mà reo hò. Ba anh hiếu anh, dù sao ba anh cũng
là người nghệ sĩ. Nam bỗng thấy Ba mình gần gũi
lạ. Anh muốn ngả vào lòng ba mà nghe ba nói.
Bà mẹ Nam đứng dậy, bực dọc buông thõng một câu.

— Được! Ba con nhà anh cứ làm đi, cuộc đời
còn đây! Bà đi vào phòng ngủ.

Nhìn con trai đầy âu yếm. Ông bố giảng giải
cho con, về bước đường đi sắp tới. Như người hoa
tiểu, tìm đường cho con tàu:

— Ngành văn con theo hay lắm, nhưng phải can
đảm chịu đựng con à. Đau khổ, dằn vặt với cuộc sống
càng nhiều con càng thành công nhiều. Phải luôn
luôn nghiêm chỉnh quan sát và học hỏi, cuộc đời
thường không đẹp như sách viết. Con mắt của
nhà văn phải có cạnh, góc. Phải thấy
được mọi mặt của cuộc đời,
quá đó sẽ giáo dục được cuộc đời, bằng
sự thành công của tác phẩm, cái nghề này cũng bạc
bẽ lâm, phải sống với hối cá tình thương yêu con
người tha thiết để mà chịu đựng. Nhưng cũng phải
biết yêu biết ghét rõ ràng, Giọng đều đều, âm ấm,
người bố nói với con:

— Ba tin con nhiều, đối với con, Ba là Cha và
cũng là bạn, hiểu không? Người con cảm động,

— Dạ con hiểu!

Lòng chàng thanh niên mười bảy tuổi đang như
nặng trĩu những đám mây mưa lồng lung được
cơn gió mạnh thổi tan hết cả. Những ngày vò vĩnh,
sống ăn chơi với bạn bè, dằn vặt Nam nhiều. Dù
không làm gì xấu, nhưng có nhiều lúc anh thấy lạc
lõng trong các sảng trọng già tạo của bạn bè.

Chiến tranh lan ra Miền Bắc ngày càng ác liệt,
sinh hoạt ngày càng khó khăn, công nhân phải làm
thêm giờ, nhịp sống như bị cuốn trong một guồng
máy lúc nào cũng ồn ào, mệt nhọc. Những giờ dư
giờ, người ta chơi bài đủ kiểu, gấp gáp, vội vã...
Nam thấy chán ngắt những mốt ăn mặc, đầu, đít vặt
vợ. Những câu tán tỉnh rỗng tuếch, sinh hoạt lại
càng lố bịch. Nhiều lúc Nam thấy mình thừa, Anh
muốn bứt mình ra khỏi cái nhịp điệu mệt nhọc, vội
vã ấy.

(CÒN TIẾP)

CHỦ THÍCH :

- (1) Khu Công An—tương đương Cảnh Sát Quận.
(2) Khựa : tiếng lóng gọi Trung Quốc

- (3) ầy : tiếng lóng gọi Nga Sô
(4) đờm : tiếng chỉ một cách chế riều sự lồi
thời lập lại.
(5) năm mươi phân trăm bột mỳ phải đòn trong
tiêu chuần gạo.
(6) (do danh) một loài dép của tàn đảo Thịnh
hành trong TN Hà Nội đất tiền, khỏe, lịch
sự.
(7) kharaxo : tiếng Nga nghĩa là tốt
(8) mòng : người yêu hờ
(9) trang : trả tiền
(10) lính trắng : danh từ chỉ sự chịu chơi.
(11) «Makarenco» thiên tài giáo dục người Nga tác
giả của tác phẩm với tiếng «bài ca sư phạm».
(12) «Thanh niên xung phong» Lực lượng tiền
tiến nhất của thanh niên do Trung ương
Đoàn TNLD lập ra.
«O stropki» Nhà văn CS Nga nổi tiếng năm 23
tuổi với tác phẩm «Thép dã tội thể đáy»
(13) «Trâu Bò» Vất và quá
(14) Hết lớp mười : hết Trung Học.



Tình yêu

Văn Mô, công tử con nhà giàu, từ nhỏ đã chơi
bởi ra rì. Nhiều lần chàng đã bị rắc rối vì ái tình.
nhưng chưa lần nào nặng bằng lần này. Văn Mô hứa
hẹn cưới ba em một lúc. Thấy không còn lỗi nào
thoát, Văn Mô bàn với ông bạn luật sư:

— Moa sẽ giả chết. Cậu đi đăng báo cáo phó
cho moa. Các em sẽ thất vọng và bỏ đi hết khi thấy
moa chết..

Mưu kế được thi hành ngay. Trong khi người bạn
luật sư đi đăng báo, Văn Mô dàn xếp với đám dạo
ti của nhà đón đám ma. Chàng được chuyên viên
sửa sắc đẹp cho xác chết hóa trang thành xác chết
đặt nằm trong quan tài mở nắp cho thám nhận đến
viếng.

Ba em vợ chưa cưới của Văn Mô cũng tới trước
linh cữu người quá cố.

Em thứ nhất nói :

— Anh chỉ là thằng sống được nhờ tiền của bố
mẹ. Có làm vợ anh thì tôi cũng đến cho anh mọc
sừng. Nhưng anh chết tôi cũng hơi buồn..

Rồi bỏ đi. Em thứ hai than:

— Anh chết quá sớm. Giá lấy nhau chừng vài
năm anh hãy tịch có phải là tiện hơn không??

Rồi em cũng thở thời bỏ đi. Nằm trong áo
quan, Văn Mô nghe thấy hết, chàng đã tưởng sắp hết
khô, nhưng em thứ ba tới. Em dừng nhìn Văn Mô
nằm trong áo quan, em khóc mếu:

— Anh đánh lừa em. Anh bỏ em anh đi một
mình. Anh đều. Dù anh có chết rồi em cũng phải
bắn cho anh vài phát, rồi em tự tử theo anh..

Nàng rút khâu súng to lỗ bắn trong sắc tay ra.
Văn Mô choàng dậy:

— Đứng. Đứng bắn. Anh cưới em ngay lập tức.

LỄ NGHIA LIÊM.SI



黎義禮



Xa xí phẩm

Người Việt Nam chúng ta đang được hưởng một món hàng xa xỉ của thời đại, các nước trong sê bát thèm, đó là chiến tranh.

Một nhà chính trị học nổi tiếng thế giới, đã nhận xét : Chiến tranh có tổ chức giữa các quốc gia ngày nay đã trở nên một thứ xa xỉ. Không một nước lớn giàu có nào cung cấp nổi. Chỉ các nước nghèo khó mới đủ sức tạo ra thôi.

Ông Tiến sĩ Brzezinski nêu lên nhận xét trên sau khi có 3 thành niên Nhật đã tàn sát những người Do Thái tại phi trường thủ đô Tel Aviv.

Nhật và Do Thái là những quốc gia ở cách nhau, một bên là cực đông Châu Á, một bên là cực Tây Châu Á. Giữa hai nước vốn không có mối thù nào, từ xưa tới nay. Một bữa ba hành khách Nhật xuống phi trường Tel Aviv mở súng liên thanh và lựu đạn bắn trùi vào dân chúng Do Thái, những người vô tội và rất tinh cờ có mặt tại đó. Rồi ba thủ phạm kẽ bị bắt, kẽ bị giết. Họ tàn sát người Do Thái không vì một mối thù riêng nào cả. Họ không kỳ thị dân Do Thái như nhiều người Âu Châu kỳ thị. Họ không bênh vực quyền lợi tờ quốc và gia đình họ. Vậy họ bắn giết người khác làm gì ?

Thủ phạm đã cung khai rằng anh ta thuộc tổ chức du kích Palestine của những người Á Rập chống nước Do Thái để đòi tái lập quốc gia Palestine—đó anh ta không phải người Á Rập cũng không từng sống ở Palestine nhưng các thủ phạm cũng không phải là hating giết mướn hay lính đánh thuê.

Vậy động lực xui khiến anh ta giết người tập thể, một cách lạnh lùng gớm ghê rợn như vậy là gì ?

Một phần có thể vì anh thành tâm ủng hộ phong trào giải phóng Palestine ! Một lý tưởng rất lãng mạn, do tình thần hiệp sĩ phiêu lưu, không cần lý do thực tế nào cả.

Nhưng một phần khác cũng là vì trong đây Lòng anh hận có nhu cầu bạo động, có bản năng giết người quá mãnh liệt.



ÔNG ĐẠO CÁY

Thời bạo động

Con người có bản năng bạo hành và cả bản năng tàn sát. Nhưng trong lịch sử chưa bao giờ loài người lại được cung ứng đầy đủ phương tiện cá nhân để thi hành bạo lực như bây giờ. Dao súng báu nhau nhẫn khắp thế giới. Ở nhiều nước súng đạn bán tự do, người ta ước lượng có 115 triệu khẩu súng dùng tự do của các tu nhân bèn Mỹ; nghĩa là tất cả các nam công dân từ 14 đến 65 tuổi trung bình mỗi người có 1 khẩu súng.



Khi một người cầm vũ khí trong tay thì việc cầm vũ khí đó sẽ thay đổi tâm trí hắn.

bó là một lời thơ trong bản anh hùng ca cổ điển Ramayana, một bộ kinh ca ngợi bất bạo động của xứ Ấn Độ.

Vô khi tràn ngập, bạo động lại được ca tụng qua các văn chương bạo động, phim ảnh bạo động, làm càng thắng thắn kinh.

Con người ngày nay được khuyến khích để bạo động.

Từ xưa tới nay, một cách thức bạo động hợp pháp và hợp luân lý đôi khi còn được ca tụng, là chiến tranh cuộch chiến tranh nào cũng vậy, tội ác người được cho phép, không trái với luật pháp và đạo đức, và kẻ uác giết được nhiều người nhất sẽ được suy tôn là anh hùng.

Nhưng hiện nay đối với các nước lớn chiến tranh là một công tác quan trọng kinh tế. Nước Mỹ và nước Nga muốn đánh nhau thì họ phải hy sinh hàng trăm triệu người và hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Đánh nhau mà sài sang như vây thi... phá sản. Nước Nhật bỗn hiện đứng hàng thứ 3 về kinh tế trên thế giới, nhưng nếu dân Nhật muốn tổ chức một cuộc chiến tranh, họ cũng phải sửa soạn mất hàng chục năm phải huy động các công ty lớn nhất chuyên từ kỹ nghệ đóng tàu, kỹ nghệ điện tử hóa học làm Tivi nhựa dẻo, phân bón, sang kỹ nghệ chiến tranh, phải chuyển nghề cho hàng chục triệu công nhân. Phải lập phòng thí nghiệm mới cho hàng chục ngàn nhà bác học, các trường đại học cao cấp phải đổi chiều hướng nghiên cứu. Các nhà văn phải đổi chiều hướng sáng tác. Thay vì viết ca ngợi tình yêu, ca tụng vẻ đẹp của một bông tuyết hay một con bướm, các nhà văn sẽ phải ca tụng lòng

quốc, đức hy sinh, ca tụng đặc can đảm không sợ máu. Mọi người sẽ thay cho hoa và thiệp hàn thay cho tình yêu trong các tác phẩm văn chương trữ tình. Lại còn cần các chính trị gia sáng tạo ra những mối thù quốc gia, tình bày được tình thế đất nước bị đe dọa, vạch rõ âm mưu thống trị của các nước khác v.v...

Thế thì con NHEO rất có thể vẫn còn, và bị người ta gọi bằng một cái tên mới nào đó (chắc không phải là NHÈO hay NHÉO !)

Vậy thì khi nào quý vị độc giả may mắn gặp một con vật không có tai, da mịn miết hay nhão nhão, có lông cứng và ngắn đuôi lởm chởm những gai thì nó chính là CON NHEO đấy! Các vị hãy tóm ngay lấy (nhưng đừng hòng xách tai như bài thỏ đáy nué!) rồi đem bán cho các sở thú ngoại quốc thì trở thành triệu phú chẳng mấy hồi! Nếu các sở thú đó đại dột không biết mua thì mình ngã thịt mành nâu, cam đoan là phải ngon, vì người ta thường nói «của ngon vật lạ» cưa mà !

TRONG LAI

(Trích Nha Trang Nghĩa Thực



Nha Trang nghĩa thực

Trong một năm qua Nha Trang Nghĩa Thực vẫn âm thầm làm việc và niêm khóa đầu tiên đã chấm dứt. Chúng tôi vừa nhận được tập giải phẩm Nha Trang Nghĩa Thực của bạn Huy Hoàng gửi tặng.

Trong lúc đất nước vẫn lo chơi tiếp trò chơi xa xỉ chiến tranh, những nỗ lực xây dựng vẫn tiếp tục được, là một điều thật đáng mừng.

Các nhà giáo của Nha Trang Nghĩa Thực vẫn đóng góp tích cực vào nền giáo dục, tức là cũng đóng góp tích cực vào việc xây dựng tờ Quốc. Trong khi đó, các nhà giáo vẫn biết vui đùa, bằng eờ là bài Con Nheo do bạn Trọng Lai viết. Chúng tôi trích đăng một đoạn bài của bạn Trọng Lai để quý độc giả thấy một nụ cười của người đang xây dựng

Thiên khảo cứu ly kỳ CON NHEO

Con Nheo là một con vật có thật hay không ? Hình dáng thế nào ? Còn sống hay tuyệt chủng ? Đó là những điều mà chúng tôi sẽ đề cập trong cái gọi là... thiên khảo cứu về tiền khoáng hậu này.

I - Có thật là có CON NHEO trong hàng ngũ loài vật không ? Chúng tôi xin lệ làng thưa rằng : CÓ ĐẤY Ạ ! Một bằng chứng hùng hồn trong ngôn ngữ hằng ngày người ta vẫn còn nhắc đến nó luôn luôn. Chẳng hạn như nào là «đầu con nheo», «cờ đuôi nheo», «đèn nheo» v.v...

II - CON NHEO có hình dáng thế nào ?

Con Nheo có hình dáng như sau :

1 - TAI NHEO : Trước hết, xin đừng tim tai nheo mà mất công. NHEO vốn không có tai. Chúng ta thường nói : «chẳng biết đầu của tai nheo ra làm sao cả.» Người ta không biết đầu của ở đâu, vậy thì không biết tai Nheo ở đâu, có nghĩa là Nheo không có tai rồi vậy.

2 - LÔNG NHEO : Nheo có lông ngắn và cứng, vì vậy lông mi người ta cũng gọi là lông Nheo.

3 - DA NHEO : Khi Nheo còn nhỏ, da rất mịn mướt, vì thế có lời ví «trẻ nheo nhéo». Về già, da nheo nhăn nếp nhiều, vì thế có danh từ nhăn «nhăn nheo».

4 - ĐUỐI NHEO : Đuối nheo ngắn và có gai lởm chởm như vi cá. Các gai đó nắn xiên một chiều, mài gai hướng về phía đuôi đại khái đuối nheo giống đường viền các lá lẽ kỵ mà ta thường thấy trong các buổi tế lễ thần linh theo cõi tục.

III - Loài NHEO còn sống hay đã tuyệt chủng ?

Trước hết, tôi nghĩ rằng có lẽ loài NHEO đã tuyệt chủng. Nó bị loài người ăn thịt vì thịt nó ăn dễ thèm lắm ! Chẳng hạn khi nghe người ta kháo nhau : «Chà ! lão ấy đã gần đất xa trời rồi mà có vợ bé thứ tư vẫn còn trẻ nheo nhéo !» Chỉ nghe ta chán như thế là người ta đã rệu nước miếng ra rồi, trách gì khi thấy con Nheo thật, người ta lại chẳng «nhúng dấm» ngay tức thì ! Chính vì thế mà loài này có thể là đã tuyệt chủng.

TRÊN CỜ

qua bờ cát triền
hang cây nghiêng nghiêng
sóng xô bãi ngã
tới đất đảo diên

NHẠN

sao rơi trong lỗ
gió thổi trắng gầy
người về xé lợ
nhạn len trời mây

NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI



NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG

61

Phương nói chuyện cùng người bạn của Huân trong quán nước rồi từ giã ra đi. Nàng đến tiệm may thử áo quần. Trời xế chiều, nàng qua phố mua một ít quà cho mẹ và cho Huân. Nàng vui vẻ trên đại lộ. Xe cộ thưa thớt lác đác. Phương Ngọc vừa đi vừa mong ngóng một hình bóng. Thấy chiếc xe Jeep nào nàng cũng nhìn : «biết đâu có anh Huân trong đó». Hồn ngập ngùi tìm thấy một hạnh phúc nhỏ nhoi trong từng khắc mong đợi, nàng hát khẽ. Có lúc nàng chợt thấy mình là kẻ vu vơ trên hè phố. Nàng gặp một số người quen nhưng nàng không buồn hỏi. Bọn dân quê một thời đã đến thành phố lập nghiệp. Họ rái rác, tị nạnh, ôm mối mắt quê hương ngay trên quê hương. Phương nhìn những mái nhà, những đồn lynch, trực nhận rõ ràng sự mâu thuẫn nghìn đời của đời sống.

Trở về nhà khoảng 6 giờ chiều, Phương khoe với mẹ những món hàng và áo quần. Chú Mau còn ở ngoài sảnh. Có tiếng sáo văng vẳng ở vườn sau. Lá khô rụng đầy trước sân, không ai quét. Bà mẹ hỏi qua tinh hình trên thành phố, cái điều bà vẫn lo lắng. Đời sống của gia đình bà tại đây êm đềm nhưng thực ra là một đời sống tạm trú đầy hăm dọa. Bọn họ như một tổ chim nằm nơi khuất gió mà từ bờ đang con bão lớn. Bao giờ thi mang tướng che gió kia không may sụp đổ. Cả xóm làng bà khuất xa tiếng súng nhưng chiến tranh đã tràn lan từ bờ. Bao giờ ngọn lửa máu sẽ qua đây. Con đường làng, giáo đường, mái tranh, cách chia ngọn cỏ xanh, biết được yên sống tới bao giờ. Đã từng qua ba cuộc chiến Pháp-Nhật, Việt Pháp rồi bây giờ Bắc và Nam, bà biết rõ khoảng đất của bà và các con cái đang sống chỉ là một nơi tạnh ráo vô tình dưới bầu trời mưa lớn. Bà thầm mong sao cho con gái lấy chồng, có nơi nương thân, còn bà, bà sẽ mãi sống nơi hẻo lánh, nguyễn đực

62

chết nơi đây. Bao nhiêu kỷ niệm một đời, quê hương giúp bà lớn lên, biết yêu thương tình ái, biết thờ chồng nuôi con, cái qua nhiều hạnh phúc, đều với đáng cay, gấp gò gian truân, quê nhà đã dạy bà màu xanh của sông, tiếng ru của biển, sự bền bỉ của đinh núi, nỗi mong manh tinh khiết của giọt sương trên lá, và cuối cùng chính cái yêu kiều tống quát mà vị đại của quê hương bà chính là cát. Cát. Và cát. Khi chết đi bà sẽ nằm yên trong cát—của miền Quảng Trị—như tổ tiên bà. Chính cát đã gọi cho bà sự sợ đồi mاء chóng nhất. Nó là cái gì rời rạc nhất mà cũng đoàn tụ nhất. Nó chính là từng niềm vui chen lẫn sự bồn chồn của mọi con người nhỏ nhoi tụ họp lại thành cái hào khí ngất trời của quê hương, là từng hạnh phúc nhỏ nhặt kết tinh trong mỗi ý chồng để thành cái chung.

Nhin con gái vui mừng khoe khoang những món hàng cho tiệc hỏi sắp tới bà nhớ lại thời xưa của bà. Đứng hẳn về phía tháng ngày cũ, bà không khỏi thương hại con gái bà. «Bọn nó thiếu thốn thật nhiều». Bà nghĩ thế.

Bà hỏi :

— Con muốn mẹ cho con những gì khi con về hàn với Huân. Phương Ngọc nhìn mẹ ;

— Con không biết. Nhưng mẹ cho con quá nhiều rồi. Tình mẹ là tất cả. Không biết sau này con có thương con cái con như mẹ thương chúng con không.

Bà mẹ cười :

— Biết vậy là đủ rồi. Thời thường nước chảy xuồng. Bao giờ chúng ta cũng thương con cái hơn bà.

Phương Ngọc nhìn lơ đãng ra ngoài hỏi mẹ :

— Con không biết người trong Nam đối với dân con thế nào,

63

— Người Nam hiền từ chân thật lắm, người mẹ giàn già. Họ đơn giản, ít nói năng, không chú ý tới những chi tiết vụn vặt như người Trung hay người Bắc. Về lễ nghi, người Nam chỉ quan niệm đại khái. Họ chú trọng tới kết quả sao cho tốt đẹp, thành đạt thì thôi. Con làm đâu trong đó nhẹ nhàng lắm.

Người mẹ chồng Nam vui vẻ hơn, con sẽ thấy dễ dãi, chóng gần gũi với mọi người.

Nơi nào có cái tốt thì cũng có cái không tốt. Bù lại nhiều khi con sẽ thấy cô đơn lắm. Là một người Trung Việt, tâm hồn mong manh, ưa suy nghĩ, hay liên lụy với những vui buồn trời đất, hưởng thụ lấy những sự nhạy cảm, con sẽ bơ vơ giữa một đám người quá thực tế, chậm chạp trì não trước bê đàu.

Người miền Nam không thích nói quanh co, ghét sự rào đón. Con liệu lấy mà đổi xử với bà con trong đó, Họ không ưa những gì rườm rà. Muốn gì thì nói thẳng. Thích thì lấy. Không ưa thì chối từ.

Thương thì vui vẻ. Ghé! thì lộ giận ra ngoài. Đại khái họ có tính tình như thế.

Thanh niên Miền Nam không ưa chính trị, khinh bỉ sự trinh diễu quá đáng, ghê tởm sự mai phục, ghét hình thức. Vì vậy, con thấy đó, chính khách chỉ toàn là người Trung và người Bắc.

Người Bắc thì giàu khoa ăn nói nhưng thâm tâm họ không hào sảng cho lắm. Người Trung thì trực tính quá đỗi như khô tinh, biện luận quá hóa ra gắt dở, sâu sắc quá thành ra soi mói, hủy chung quá mà chịu thiệt thòi.

Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục, con phải khôn ngoan mà sống. Mẹ không ở đời bên con. Bởi nhà người ta, làm dâu con, là con chịu cái trách nhiệm thiêng liêng về giá trị của họ hàng cha mẹ đang con. Đừng để người ta chê trách giòng giỗi mình.

Con phải biết rằng thiên chức làm mẹ là thiên chức nhất trong tất cả thiên chức. Chúa ở trong giáo đường, Phật ở nhà thờ, không có ảnh hưởng trực tiếp đối với con cái bằng chính người mẹ.

Phương ngắt lời :

— Nhưng con đâu có sống chung với đại gia đình đó. Sau khi cưới hỏi xong chắc là con đi theo anh ở đồn.

Lời mẹ dùi dằng :

— Đừng nghĩ vậy. Với gia đình ta một ngày cũng nghĩa dâu con. Thủ cha mẹ không phải đợi lúc đối mặt mà lúc za vắng con phải biết thơ ấu, biết dành cho bậc sinh thành một chỗ đặc biệt trong tâm khảm mình.

— Làm dâu thời nay mà mẹ. Phương vừa cười vừa nói, mấy cô bạn của con một vài năm chưa về nhà thăm cha mẹ chồng một lần. Chỉ toàn là rúc rong đồn trong lũy.

64

Người mẹ đắng hắng, rồi nói :

— Con phải biết thanh niên thời nay ăn chơi thỏa thuê, họ cần những gái tàn thời để cắp bộ, nhưng khi chọn một người làm vợ thì họ nhắm tới con gái nhà lành. Bọn nó dù là trí thức, cũng chỉ là bọn ích kỷ. Họ thường đòi hỏi quá đáng về công dung ngôn hạnh ở một người vợ. Mẹ dạy thế con liệu mà sống khôn khéo mà chinh phục dần dần người chồng trở về với lương tâm. Thanh niên ai cũng thế, gã nào tính khí ngang tàng bao nhiêu thì lại giàu tính cảm nghe lời vợ và thương con cái bấy nhiêu.

— Mẹ ơi, anh Huân đâu có thuộc vào lớp thanh niên như mẹ vừa kể. Anh ấy hiền như bụt.

— Mẹ biết nó hiền từ chân thật mới dám gả con. Nhưng bọn thanh niên tính khi chúng nó chẳng biết đâu mà lường. Con phải nhớ.

Phương đưa nghịch hát khẽ:

— Ham gì cá trích cá thu. Gả con về biển mù tăm tắp.

Bà mẹ kinh ngạc :

— Mẹ có ham cá trính cá thu, có mong gì lợi lộc khi gả con đâu. Mẹ chỉ thấy hạnh phúc của con và Huân thôi..

— Xin lỗi mẹ, con hát vô tình. Phương chưa thận.

Có tiếng động kêu ngõ, Chú Mau từ sảnh trở về trên vai một gánh khoai lang. Mùa khoai tươi đỏ trông như một gánh hoa trong chiều. Đặt gánh xuống thay vì nói chuyện đồng áng như mọi hôm, chú Mau bùa nay nói những câu quái gở :

— Người Mỹ tới Đà Nẵng nhiều lắm. Tin đồn nay mai họ vào Chu Lai lập căn cứ. Người Mỹ là người gì nhỉ ?

Phương Ngọc nhìn chú Mau đầy vẻ lo lắng :

— Ai nói với chú chuyện đó. Mẹ chuyện ăn nhậu gì tới mình.

— Đây kề như địa phận Chu Lai rồi, chú Mau nói, dàn chúng đồn đãi là Mỹ tới thi Việt phải đi chỗ khác làm ăn. Họ đóng đồn tràn ngập quanh đây. Mà... người Mỹ là người gì nhỉ. Lâu nay tao chưa thấy Mỹ.

Bà mẹ thật là điềm tĩnh. Cho tới giờ phút này bà vẫn chưa hỏi hay trả lời chú Mau một lời nào. Phương tinh nghịch :

— Chú Mau ơi, chú thấy người Pháp lần nào chưa.

— Hắn là thợ rồi,

— Vậy là người Mỹ cũng chẳng khác chi người Pháp.

(CÒN TIẾP)



BỮA RƯỢU Ở ĐÀ NẴNG

tặng Khanh, Sơn, Lương

hai chai rượu một con gà mái
bốn thằng ngồi ăn nói ba hoa
coi trời đất như quả trứng gà
say mệt lả nhưng người không què

ly thứ nhất mừng ngày họp mặt
đời bảy giờ vốn rặt buồn tênh
đời bảy giờ đè tóc bồng bênh
mê sương khói và thơ với rượu

đi chụp bắt bồng hình vời vợi
lai ngông cuồng không đợi thời gian
chúng ngu ngơ đâu biết đời tàn
quên tất cả bi quan ngày tháng

ly thứ hai mừng thơ độc sáng
thơ bảy giờ không đáng năm xu
viết lảng nhảng đech sợ bỏ tú
mê quá lầm kiếp mù tăm đó

mấy anh em cũng không giàu có
lớn lên rồi cái nõ lớn theo
tán ngu si mấy gái cũng đèo
xem dần bà là như thương đế

ly thứ ba mừng thằng đồng đế
linh làm thơ ra huế đóng đồn

vai ba lô mang cả tiếng buồn
cầm súng đạn cầm luôn cây viết
gia đình hàn bạn bè đều biết
mẹ với cha mải miết làm ăn
dàn em dài sống kiếp cỗi cắn
thương hàn lầm cái thang thơ thản

ly thứ thứ tư chê đời quá bần
cứ dành nhau cứ vân đánh nhau
sao không biết tai tóc một màu
ê lê hắp ! ngưng mau đi nhé
ngưng chiến di có người về huế
đứng trên cầu coi lại dòng sông
đã bao năm xa vắng cõi lòng
thương nhớ quá chờ mong hết giặc

ly thứ năm bắt đầu bày đặt
rượu vội rồi mê hoặc chi đây
tay với chân vung vãi chốn này
miệng ngâm thơ chắt đầy tuổi trẻ

có ức chi nói ra cho khoẻ
đời bảy giờ có kẻ ức nhiều
đời bảy giờ sống được bao nhiêu
kè nhau nghe những điều lý thú
thôi chừng nở ! đánh tao một cú
tao say rồi hay vẫn chưa say
mong chúng mình nhớ mãi đêm nay
kéo mai mốt kẻ đây người đó.

NGÔ CĂNG

THƯ CHO NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH

cho M. An người trên đỉnh Cao Nguyên

bảy giờ trên ấy sương mù lầm
giấc ngủ của con chắc lạnh nhiều
em hãy kéo chăn che con cho ấm
và ấm lòng người đang lạc xiêu
từng đêm thao thức nuốt đắng cay
nghe dàn muỗi đói rít bên tai
nước mắt tuôn ra hàng đồ vờ
dành theo đôi nặng bước truông dài
tội lỗi riêng anh ? anh gánh chịu !
bởi mặc cảm đầy chuốc khổ đau
phản em yên phận về trên đấy
anh mong gì nữa ở ngày sau

anh biết tình ta đã vỡ tan
ngày mai em sẽ bước sang ngang
tuổi em còn trẻ, bao nơi đến
tật nguyên cam chịu cảnh bẽ bàng...

NGÀY XUA

cho những bạn thiết đoàn 3,5,7,8,11 và 15 trong ngày
còn bên nhau

tôi hé mài gầm vang trong ngực đâ
mở cho tôi một chiếc cửa linh hồn
tôi hé mài với tiếng gào trời tả
cỗ quan tài, thân mục rã chưa chôn
tôi nằm đây nghe tim mình bất động
nhớ ngày nào bay nhảy tận Đông Hà
đồi A2, Gio Linh miền đất bồng
Svay Rieng xích sắt vang tiếng ca

thết lên đi hối những con trăn mây
đất Bình Long, Tân Cảnh, Pleiku
đan lưới đan chồn chồn quan sói quạ
đè ghi danh vào quân sử ngàn thu
ngày nào đó chân ta đi muôn lối
tới Kontum, sáng dậy Mang Yang
mira Cam Lộ trút dài ngày qua tối
đeo poncho luồn thay thế chiếc màn
vĩnh biệt mì rời, Bình Giả, Phước Tuy
chào nhẹ Kompong Chàm, Kompong Trach
mười năm lính bao uy linh hiền hách
vào nghìn thu cho tôi gởi chiếc chân
tôi hé mài gầm vang trong ngực tôi
chân ngày xưa xin trả lại cho tôi
âm thanh vọng, vẫn chưa về nguyên lối
ngày xưa ôi, còn đâu nữa qua rồi

những ngày dài nỗi trót Phan Thiết

BẠCH HẠC
BÙI VIẾT NAM

MEN YÊU

(riêng người tôi yêu)

tại cười quên tuổi trẻ
bợt la-ve thật đầy
bàn tay nào bé nhỏ
cho men nồng thôi cay !
ly thủy tinh trong suốt
thoáng ánh mắt em buồn
bợt đá tràn té buốt
đêm từng đêm khói sương !

cò chai tròn thương mến
như cánh tay em trần
trong bàn tay ve vuốt
mắt xa buồn bâng khuâng
nước la-ve vàng nhạt
như màu áo buổi chiều
em cười bên lớp học
anh uống đầy hương yêu
hai chai nầm trước mặt
như đôi tay gọi mời
anh bâng minh hưởng thụ
nửa hồn thơ chơi với !
ngày nào còn men rượu
anh còn mãi nhớ em !

THY LAN THẢO
17-3-72 — KBC 3784

BAO GIỜ

trời chưa xanh cho lòng nghe ủ dột
biển chưa hồng cho hồn thấy mènh mông
mây kéo thấp cho chiều tê giác buốt
gió du cao cho đêm mồi lạnh lung
ngày trở lại cây rừng còn mê ngủ
sáng quay về đá núi vẫn say mơ
Những khoảng thời gian lịm vào quá khứ
giòng nước không giữ lại đất cho bờ
khi tỉnh dậy vẫn gầm gừ chiến cuộc
đã bao nghìn tên giặc ngã lênh khênh
thu chuyền bước qua Hạ Lào, Cambốt
chờ mai đây thiên hạ hưởng thái bình...
vui hiện đến chốc xanh người không thâm
buồn tan đi chợt hồng điềm ngàn khơi
mây cuốn theo vỏ huy hoàng chiến trận
gió lặng theo mùa tiết đã xuân rồi

HỮU PHƯƠNG



CẢO LỘI : Bài thơ GIẾT THỦ CHUNG MẸ của Hữu Phương (Đời 135) đã bỏ sót tên tác giả. Tòa soạn xin thi sĩ Hữu Phương và bạn đọc thử lối.



Kiểm điểm lại

Đề kết thúc chuyến Nga du, TT Nixon đã ngỏ lời xưng dân chúng Nga trên vô tuyến truyền hình Mạc Tu Khoa ngày 28.5.

Nào chúng ta hãy cùng nhau kiểm lại một số những hình ảnh nhân bản nở hoa trong bài diễn văn đó.

«Ngay sau khi chúng tôi (ông Nixon và phái đoàn) tới đây vào chiều thứ hai, một trận mưa rào đã tưới xuống Mạc Tu Khoa. Tôi được biết người ta gọi trận mưa này là «trận mưa mộc nấm» — một trận mưa nóng ẩm với ánh nắng chiếu qua, trận mưa đó làm cho nấm mọc và vì thế được coi như diêm lành.»

Vậy đó, hai chữ «diêm lành» trong câu văn trên lắp lánh một tâm thức nhân bản muôn thuở, là những giọt sương lành tưới mát tâm linh nhà: loại muôn thuở. Vì sao? Vì con người luôn luôn thích được sống như những đứa trẻ con mới lớn. Còn là trẻ con để còn thấy được sống trong một thế giới người và vũ trụ hòa hài, thiên nhiên tương dữ. «Diêm lành!» Thị ra ngay tại nơi được mệnh danh là quê hương của duy vật chủ nghĩa, thẩm nhuần tư tưởng Mác — Lê từ 1917 đến giờ, trên nửa thế kỷ qua rồi, với bao thành công rực rỡ về kỹ thuật và con người vẫn ưa và tin nghe hai chữ «diêm lành». Rất ư là phản Mác-Lê.

Kết ra ông Nixon cũng đã khéo dung được hình ảnh mưa mộc nấm là hình ảnh rất thân thuộc

với người dân thật thà chất phác của hòa bình của nước Nga — người dân trước nay cũng thật thà, chất phác và ưa hòa bình. Có lẽ nói hình ảnh nấm mọc thân thuộc với người dân Nga như hình ảnh con trâu, lũy tre với người dân Việt. Nấm mọc nhiều và mọc chóng chì trong vòng ba ngày đã hái ăn được, vì vậy ca dao Nga mới có bài nhán cách hóa nấm một cách ngộ nghĩnh như sau (Cạc tôi xin dịch sang điện thư Việt Nam để bà con có bác để thông cảm.)

Cái Nấm

Xem như mẹ nấm nhà ta
Có con mao lớn thật là vui thay
Chào đời mới Thứ Bảy đây,
Chủ Nhật ngày rày con lớn thành
tân.
Thứ Hai kẻ dòn người săn.

Già như trong bài diễn văn đó, đúng vào đoạn nói về mưa nấm ông Nixon lại đọc thêm bài ca dao rất phổ biến của nước Nga trên, thì nào có khác gì người Việt Nam được nghe một quý khách ngoại quốc ca ngợi nước mình bằng bài ca dao trữ tình:

Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa
sen.

Em được thi cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà

Nhân bản và dân tộc khi khăng khít và quân bình, đẹp như vậy đó. Đám lãnh đạo chiến tranh miền Bắc hãy kíp thời mở mắt ra! Hãy kiểm điểm lại lời nói ngu xuẩn của mình khi kêu gọi dân anh «dừng

vì quyền lợi dân tộc mà quên sự nghiệp cách mạng thế giới».

xx

Trong bài diễn văn của ông Nixon có nhắc lời khắc kỷ theo tinh thần Đông phương như sau :

«Hãy làm hòa với người và chỉ nên chống lại tội lỗi của chính mình».

«Sức mạnh của chúng tôi sẽ chỉ được dùng để duy trì hòa bình không bao giờ để phá vỡ hòa bình chỉ bảo vệ tự do, không bao giờ để tiêu hủy tự do.»

Nghĩ lại người Việt miền Nam mình đã hưởng được gì của nước Mỹ. Những cuộc biểu tình phản chiến đòi hòa bình cho VN. Tuyệt quá, nhưng họ đòi hòa bình cho VN mà họ không kết tội chủ trương phá hoại hòa bình của miền Bắc, trái lại họ còn đứng hẳn về phe miền Bắc, thế thì hòa bình ở chỗ mèo nào?

Trái lại, phe chính phủ Mỹ thì đem người, đem khí giới đến ngăn chặn làn sóng đó giúp miền Nam nhưng có thực để cho người dân miền Nam được hưởng tự do, tiến bộ, chẳng có thực để gạn đục khơi trong giúp người Việt thực thi yêu nước và yêu nhân loại chẳng?

Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa

sen. Em được thi cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà

Lê Văn Hưng. Ta phải có nhiều hơn nữa những người sạch, những đoàn thể sạch ở khắp mọi ngành. Khi những phần tử sạch nhân hậu và sáng ngời ở mọi hang cùng ngõ hẻm thì có lẽ lúc ấy chúng ta mới có thể giúp cho những lời nói trên của ông Nixon được thực thi nghiêm chỉnh và không sa vào sáo ngũ.

xxx

Bài diễn văn có đoạn nói về lòng yêu quốc gia dân tộc :

«Chúng tôi yêu nước chung tôi.

«Chúng tôi yêu con cái chúng tôi.

«Và chúng tôi mong muốn quý vị và con các quý vị cũng có một thử hòa bình và thịnh vượng mà chúng tôi mong muốn cho chính chúng tôi và con cái chúng tôi»

Hôm qua tôi đã bồi nghĩa trang đặt một vòng hoa tưởng niệm những người anh dũng đã hy sinh trong khi Lenigrad bị vây hãm hồi Thế chiến II. Tại nghĩa trang tôi đã thấy di ảnh một em gái 12 tuổi. Em bé thật xinh đẹp. Tên em là Tanya. Cuốn nhật ký của em nói lên sự khủng khiếp của chiến tranh. Bằng những lời lẽ mộc mạc ngày thơ, em đã viết về cái chết của những người trong gia đình em. Zhena tháng chạp, Grannia tháng giêng, Léka, rồi chú Sya, rồi chú Lyosha rồi tới Má, rồi tới Sabichev. Và rồi tới những chữ sau cùng này trong cuốn nhật ký của em :

«Tất cả mọi người đều chết, bỏ một mình Tanya ở lại».

Nói đến chết chóc và chiến tranh bao giờ cũng bi thảm. Nhưng cứ nghĩ đến tai trời ách nước chinh chiến kéo dài trên đất nước này một phần tư thế kỷ, thì dù người Việt có nhún nhường mấy cũng vẫn phải nghĩ rằng bi kịch những em Tanya VN không những hơn Nga xo về lượng mà còn vượt xa cả về phâm chất bi thảm đau thương nữa. Xin hãy nhớ lại bức ảnh các em miền Bắc đội mũ và mặc áo bện băng rợm để tránh lạnh. Xin hãy nhớ bức ảnh một em bé miền Nam nằm ngủ trong một trại tiếp cư hai chân cụp cả. Xin hãy nhớ cuốn phim thời sự quay được ở An Lộc, Stalingrad VN những em sống đúng băng hoàng

giữ mãi đồng những em cụt đầu, xõa rứt vú đạn và hỏa tiễn pháo kích.

— Đạn và hỏa tiễn sản xuất ở quê hương của em Tanya ab/ah cống v.v. và v.v...

Ôi, nhân danh hàng vạn bi kịch Tanya Việt nam, chúng ta biết trách ai đây?

Chẳng lẽ trách người của quê hương Tanya đã đúc đủ các loại xe tăng, súng đạn, hỏa tiễn để thực hiện tại đây hàng vạn bi kịch Tanya Việt nam cho bi kịch Tanya Nga sở bót cô đơn? Trách cứ như vậy chẳng hóa ra phiến diện lắm sao? Giả sử các loại vũ khí tối tân trên sản xuất hè tại quê hương của em Tanya rồi chuyển đến Bắc Việt nhưng những nhà lãnh đạo BV trước khi yêu cách mạng thế giới hãy biết yêu dân tộc họ trước đã thì vũ khí đó làm gì có đất dụng võ? Bất hạnh thay hàng hàng lớp lớp thanh thiếu niên 15,16 tuổi đã dời miền Bắc chốn chòi rau cát rốn đê vò Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh với khẩu hiệu «sinh Bắc tử Nam». Nay lại nghĩ mặc cho các «tráng sĩ» đó vẫn phải ra đi để «bắt phản phục hè», nhưng nếu miền Nam có được những bậc lãnh đạo thông minh, tài trí, giàu đức hy sinh chẳng hạn như ông Thủ tướng đầu tiên của nước Nhật Yoshida khi Nhật vừa đầu hàng Mỹ sau đệ nhị thế chiến. Ông Yoshida này mang cơm nấm muối vững đến định thủ tướng mà làm việc không kể ngày đêm (ăn như vậy mà làm như vậy mặt mũi hốc hác là phải).

Thật vậy, trong khi ông Nixon hết họp thượng đỉnh ở Bắc Kinh lại họp thượng đỉnh ở Moscow, hết uống Mai Quế Lộ lại uống Voka, hết xem Bạch Mao Nữ lại xem Bolchoi, trong khi đoàn quân «sinh Bắc tử Nam» đã phải uống bạch phiến tinh trước khi xung phong cho lý tưởng «cách mạng thế giới» đã phải xích chân vào chiến xa, để từ chiến cho lý tưởng «cách mạng thế giới», đã phải xích chân trên ngọn cây, dưới bùn cá nhân, trong hốc đá để thủ cho lý tưởng «cách mạng thế giới» trong khi người lính cộng hòa của mình có thừa kinh nghiệm và gan dạ chiến đấu, vậy mà mình vẫn không dứt điềm được cộng sản còn bị chúng rập riết dứt điềm ở Quảng Trị, Kon-tum, An Lộc và quay rối ở Phước Tuy, ở Kiên Phong, Kiên Lương, Chương Thiện như vậy nếu quả chúng ta còn lương tâm để tự vẫn, còn liêm sỉ để tự soi, chúng ta vẫn chẳng tự trách mình còn trách ai đây, hổ trời!

«May xứng đáng với cái mày có»,
Hãy chấp nhận nhói buốt mà nghĩ vậy cho công bình và sáng suốt.

Rồi thắn được lên mà đi.

Đông Xuân này đến cao điểm Đông Xuân nó suốt từ 1963 đến nay tận.

Không lẽ chúng ta trách Nga, trách Mỹ, trách các nhà lãnh đạo miền Bắc, miền Nam mà chẳng tự trách mình! «Mày xứng với cái mày có!» Người xưa đã nói vậy. «Thà tốt một ngọn nến lên còn hơn ng螢 guyên rủa bóng tối» Vẫn lời người xưa đã nói vậy.

Vì vậy mà trên đây Cạc tôi đã nói : «Có người mà cũng có ta Chung. ta phải có nhiều hơn nữa những tượng sạch như tướng Trưởng, tướng Hiếu, tướng Thắng, tướng Chính. Chúng ta phải có nhiều hơn nữa những gương tử thủ như tướng Lê Văn Hưng. Chúng ta phải có nhiều hơn nữa những người sạch, những đoàn thể sạch ở khắp mọi ngành, ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Được vậy thì chiến tranh nếu như còn muốn kéo dài phải rút ngắn; còn muốn âm ý, bắt buộc phải lui hẳn.

Thật vậy, trong khi ông Nixon hết họp thượng đỉnh ở Bắc Kinh lại họp thượng đỉnh ở Moscow, hết uống Mai Quế Lộ lại uống Voka, hết xem Bạch Mao Nữ lại xem Bolchoi, trong khi đoàn quân «sinh Bắc tử Nam» đã phải uống bạch phiến tinh trước khi xung phong cho lý tưởng «cách mạng thế giới» đã phải xích chân vào chiến xa, để từ chiến cho lý tưởng «cách mạng thế giới», đã phải xích chân trên ngọn cây, dưới bùn cá nhân, trong hốc đá để thủ cho lý tưởng «cách mạng thế giới» trong khi người lính cộng hòa của mình có thừa kinh nghiệm và gan dạ chiến đấu, vậy mà mình vẫn không dứt điềm được cộng sản còn bị chúng rập riết dứt điềm ở Quảng Trị, Kon-tum, An Lộc và quay rối ở Phước Tuy, ở Kiên Phong, Kiên Lương, Chương Thiện như vậy nếu quả chúng ta còn lương tâm để tự vẫn, còn liêm sỉ để tự soi, chúng ta vẫn chẳng tự trách mình còn trách ai đây, hổ trời!

«May xứng đáng với cái mày có»,
Hãy chấp nhận nhói buốt mà nghĩ vậy cho công bình và sáng suốt.

HỒ CHÍ MINH VỚI KẾ HOẠCH NAVARRE

Ngày chiến tranh Việt Pháp bùng nổ

Theo tài liệu mật của Sở Liêm Phóng Đông Dương (Pháp) và Tổng cục chánh trị V.M.

LTS : Đây chỉ là một tài liệu lịch sử, cần được đặt trong bối cảnh lịch sử. Trong bối cảnh lịch sử 1945—46, Việt Minh đã cướp được chính quyền và việc lãnh đạo chống Pháp. Ai cũng biết sau này V.M đã phản lại mục tiêu kháng chiến dành độc lập của toàn dân để mưu đồ thực hiện mục tiêu riêng của họ là Cộng Sản Hóa, đặt chế độ độc tài diktat trên nước VN.

PHẦN I

Đến 1925, đáo hạn tuổi quân dịch Jacques nhập ngũ rồi 2 năm nay sau, trở lại đời sống dân sự và đi làm công. Đầu năm 1927, vì đâm chết người tại một ầm thắt có khóa khiêu vũ thành phố này, Jacques bèn trốn sang Bắc Phi, đầu quân vào Đoàn Lê dương tại Mers-el-Kébir. Hơn tháng sau đó, đơn vị Jacques đổi sang Đông Dương và trú đóng tại Đá Cầu Bắc Ninh thì gặp gỡ mẹ Jean hồi còn là một cô gái Huyện Võ Giang. Gần 2 năm sau thì sanh đứa con đầu lòng, là Jean năm tháng 7-1929. Nhưng Jacques vì bệnh dav, cật nặng đã phải hồi hương từ tháng 6, hơn 1 tháng trước kỳ sanh chú bé lai.

Trở về Mạc Xây đầu tháng 9-1929, Jacques bị nằm nhà thương, chờ ngày giải phẫu, và có viết cho mẹ Jean một bức thư cho hay bệnh trạng hiện tình của mình.



Các dữ kiện liên quan đến tình trạng cố thương sĩ Jacques de Rivarola hồi sinh tiền đã phục vụ và có con bên Đông Dương... cho đến ngày quá vãng, lý do nhu cầu cấp bách về điệp báo và phản điệp chiến chống VM đang tìm cách thanh toán sự hiện diện của Pháp trên bán đảo béo bở nhất nhì này của họ.

Cũng trong công điện này, Bộ Tư lệnh Nội Thành còn yêu cầu cho biết thêm về tình trạng em trai Jacques là Gaston de Rivarola hiện đang phục vụ tại đâu?

Sau khi được Bình Đoàn Bộ Mạc Xây thỏa đáp yêu cầu và biết Gaston đang phục vụ bên Thượng Lào, Bộ Tư lệnh Nội Thành bèn đánh điện yêu cầu Bộ Tư lệnh Tối cao Saigon cho thuyền chuyển Gaston từ Ai Lao về Bộ Tư lệnh Hà nội.

Hai tuần sau, trung sĩ Gaston được đòi về Hà Nội, biên chế vào cấp số nhân viên. Phòng Phản Gián và đặt dưới quyền điều khiển của thượng sĩ tổ trưởng Putoix vừa được thăng cấp Chuẩn úy.

Cùng ngày đó, phòng Phản Gián bắt tay vào hoạch thảo một sách lược để chia chung Jean Petit hội ngộ nhau một cách kín đáo, bất ngờ, nhằm tác động mạnh tâm thức Jean.

Chuẩn úy Putoix viết một lá thư cho người đem đến nhà cho Jean; trong thiệp hẹn 8 giờ tối ngày Hội Da Đắc, mời Jean đến lầu 3 cao lầu Đồng Hưng Viên Hàng Buôn dự tiệc mừng sự tái thăng của Putoix cùng với một, hai bạn thân nhất của Chuẩn úy.

Y hẹn, 3 ngày sau hai bên gặp lại trong niềm hoan hỉ thường lệ tại quán ăn «Thang lầu vàng» nổi tiếng của Hà Nội, chưa kịp ngồi xuống ghế bỗng có tiếng bước từ cửa vào, cả hai nhìn ra thì... một quân nhân Pháp còn trẻ, đeo lèn Trung sĩ bước vào...

Putoix tươi cười đứng lên đón chào anh bạn mới tới và giới thiệu với Jean, rồi cả ba vui vẻ ngồi vào bàn tiệc.

Ngay từ phút đầu sơ kiến, chẳng hiểu có phải vì linh giác tình cảm huyết mạch thiêng liêng, từ lúc viễn Trung sĩ mới có mặt trong phòng, Jean luôn luôn để ý, dòm trộm hoài anh bạn này. Putoix chồ tay vào vền Trung sĩ Pháp giới thiệu lại:

— Đây là bạn thân tôi, Tr. sĩ Gaeton de Rivarola công dân Pháp, song thực tế thi gốc Á, sinh quán tại Pondichery.

Petit tròn xoe hai mắt ngạc nhiên:

— Ủa lại! Cha tôi cũng gốc Á, lại cùng họ và cũng sinh tại thị trấn nhượng địa Pháp này, miền Đông Á. Chẳng hay ông bạn có cha chú, anh em tên là gì? Xin miễn chấp thời học mạch xấu xa của tôi! Gaston đã thừa biết Jean là cháu (vì Putoix đã cho hay) nhưng vẫn thản nhiên:

— Dạ có, anh ruột tôi là Jacques de Rivarola vừa từ trần mấy tháng nay, và ít ngày trước đó, có gửi tôi bức thư sang cho vợ và con trai anh tôi ở Hà Nội, số 21 Goussard nhưng khi tới Sài Gòn, vì phải

đổi sang Lào tôi phải gửi qua Buu Điện tuy đó vắng, địa chỉ trên, nhưng chưa rõ chị và cháu tôi đã nhận được chưa?

Gaston chưa dứt câu thì Jean đã ôm chầm lấy cõe chàng, và không cầm được nước mắt vì quá xúc động bất ngờ.

Thế là hai chú cháu lần đầu tiên nhận nhau. Sau bữa ăn Jean mời chúc và Putoix về nhà, nhưng cả hai đều từ khước vì không muốn Jean sẽ gặp khó khăn với đoàn thể (Tự vệ Thành) Gaston hứa trong một ngày gần sẽ mời chị và cháu ăn tại biệt phòng khách sạn Métropole để hàn huyên một cách kín đáo để khỏi di lụy cho gia đình Jean.

Jean ra vẻ kém vui thi Gaston vỗ về :

— Trong tuần lễ này, kể từ 6 giờ sớm mai, chú phải đốc canh thường trực cả tuần, nên không thể gặp cháu, trừ phi cháu và gặp chú trong nội thành (đây chỉ là cơ bản đặt để do lường mức độ tình cảm huyết mạch của Jean đối với Gaston, đang tùy cơ ứng dụng sách lược) Không suy tính, Jean cười nói :

— Nếu vậy, mai hay mốt, cháu phải tới chỗ chú làm gặp cháu mới được. Phải chờ cả tuần mới tái ngộ cháu, cháu chịu sao nỗi?

— Nhưng, cháu không sợ anh em Tự Vệ khu phố hoặc các điệp báo viên VM lớn vồn trước mày công thành, cửa Bắc, cửa Đông, rình rập, theo dõi những người Việt ra vào nội thành sao?

Jean đứng dậy một lúc rồi khoát tay :

— Cháu đã có cách để vào thăm cháu.

— Cách nào, thử nói nghe?

Jean ghé bên tai thi thăm với viễn trung sĩ một lúc rồi bên cùng cả cười, cho đó là kế hay để vượt qua khó khăn.

Chú cháu đã y kế rồi thi tiệc tan, Jean lật đật ra về trước đi ngả sau, chờ phiên xi nè chiếu dứt thi hòa vào đám đông thoát ra lối cổng sau.

Putoix và Gaston thanh toán tiền nong rồi cũng trở về trại.

Jean Petit, chịu sự đào luyện của Phòng Nhì đã chơi những trò gì với Việt Minh?

Jean về tới nhà, bèn thuẬt chuyện vụ chú cháu Jean vừa hội ngộ một cách hết sức bất ngờ tại cao lầu Đồng Hưng Viên, Jean cũng không quên lập lại lời Gaston đã hẹn sẽ thiết tiệc mẹ con Jean trong một tương lai gần tại đại khách sạn Métropole lớn nhất Bắc Hà.

Bà mẹ Jean không néo được hân hoan khi nghe con nói về chuyện chú cháu mới gặp nhau.

Sáng hôm, dậy thật sớm lúc trời còn tối đất, Jean trả hình thành một gã trèo me trèo sầu, chít mảnh khăn vuông thâm gần kín trán đến sát chân mày, vai vác cái túi vải để đựng sầu chín từ tháng tám ta đã vàng ênh từng chùm trên các cây sầu sốt đường Maréchal Joffre qua cửa Đông tới đầu đường Félix Faure.

Jean thoan thoat buoc den ngang tu duong pho Hué—Goussard thi vua kip gap tau dien Bach Mai—Bờ Hồ, len nhay tot len, lay ve di Chợ Bưởi 4 đồng nhung den ngang Vườn Hoa Hàng Than thi Jean nhay xuong roi di bang qua ngang cong vien, loi duong M. Joffre.

Đi tới ngang khu vườn nuôi quân khuyen hồi đó, ben tay mat canh trai Xacxor cũ về phía cửa Đông, Jean ngưng bước dưới một cây sầu. Lớn có nganh tra tranh tro vào bên trên tường khu chuồng (chenil) nuôi quân khuyen. Y lanh mắt ngó trước sau hai đầu lò, thấy còn vắng hoe vì mới giờ sáng Jean bèn ôm thâi cây sầu leo tuốt lên phía hành tro vào trên tường rồi thura lúc không có ai để ý, y bèn buông thõng...thả người xuống, đứng trên chõm tường, đứng lúc, phía bên trong bức tường hõ bỗng có tiếng huýt gió trời lên rồi tắt ngay. Jean kịp nhào xuống thì thấy Gaston, đã y hẹn tới đó, chờ đó ông cháu Tự vệ VM đã cả gan bắt cháp nguy hiểm đến thăm mình. 5 phút sau đó, trung sĩ De Rivarola dẫn Jean về văn phòng chỗ làm việc của mình.

Suốt buổi sáng hôm đó từ 7g đến gần 11g—theo đúng như kế hoạch đã trù liệu—Jean đã được tiếp đón ngay tại cơ sở làm việc của Piòng Nhì, nhưng tất cả những gì treo dán trên tường cũng như các biển đề, những gì có trên các bản viết đều được di chuyen, che dấu, nghi trang để Jean dù linh ý cũng chẳng thể đoán biết là cơ quan, cơ sở nào của đoàn Viễn Chinh Pháp mà y đã được phép tới thăm chủ ruột y tại đây.

Tất cả nhân viên Phòng chỉ huy diện từ viên Trung Tá Giám Đốc Phòng chỉ huy và Phản gián J. Bousquet đến số sĩ quan tham mưu trực thuộc kè từ thiêu tá đến hàng hạ sĩ, binh nhì cả thảy 38 người đều vui vẻ tiếp đón chào hỏi Jean, coi như một bạn đồng đội đã lâu ngày cảng túc xa trở về đơn vị. Từ các phòng sở lân cận có việc đến, thấy Jean cũng đều chào hỏi và mời Jean ra câu lạc bộ uống rượu cháo mừng.

Lien tiếp từ quan năm Bousquet đến quan tư Giffay, Putoix và, Gaston kẽ nhau thết rượu mừng sức khỏe Jean. Một buổi sáng thật là vui nhộn, thân mật đẽ lại những ấn tượng khó phai mờ trong tiềm thức Jean. Y rất khoái được Bousquet và Giffay xoa đầu nhắc bỗng,.. tung cao Jean lên rồi đỡ em trong hai tay và gọi y là «Em Jean giỏi của tôi». Y không thể không khoái khi Bousquet gọi vào không riêng, chỉ có một mình, lặng lẽ bỏ túi y cả bạc xấp 100.1, con voi giấy lụa, hàng chục kẹo xu cu la Meunier, hai gói tò bò kẹo trứng chim hành nhân thơm ngọt bất hủ. Buổi trưa Jean được mời đến câu lạc bộ Tổng hành dinh dùng bữa trưa với toàn thể viên chức Pháp, Việt 2 Phòng Nhì và Phản gián, trong số có cả Gaston. Sau cuộc tiếp xúc thân tình này, Jean còn bí mật đến thăm «chú Gaston» trong thành 1.2 lần nữa trước khi chịu sự huấn luyện cấp tốc về điệp báo và phản điệp chiến. Và cùng lúc đó theo đúng kế hoạch

của Phòng Phản Gián, Jean lại trở về với thành bộ tự vệ không khé khăn gì và hoạt động hăng hái hơn bao giờ. Nhờ vậy, Petit vẫn duy trì được niềm tin của viên tân bí thư Thành Bộ, Đặng Cao Sơn, cháu gọi Trưởng Chính bằng bác.

Kể từ đầu tháng 7-1946, Jean bắt đầu liều lĩnh đem chiếc máy thau phát tuyến đoàn ba về đầu trên nóc nhà cầu dưới sân, để loan báo bằng ngay tin tức y thâu thập được trên Thành Bộ.

Cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày 14-12-46—tức còn 5 ngày trước ngày N và giờ 6 cử sự của VM—Jean Petit đã cung cấp một số «nguồn tin» có giá trị loại A...được phôi kiêm là chính xác, do đó Jean được Tướng Valluy đặc cách thăng chức chuẩn úy, nhằm đúng ngày Bộ Tư Lệnh Pháp hạ tối hậu thư chót cho VM, báo trước trong vòng 72 giờ, nếu các cơ quan an ninh thành phố không trao lại cho nhà chức trách Pháp. Chính Phủ VM hoàn toàn gánheju hậu quả khó có thể lường trước. Đồng thời, Tướng Valluy mời tới Bắc Hà chưa được 2 ngày đã chỉ thị cho đặc biệt tăng cường hệ thống bố phòng trong nội ngoại thành Hà nội.

Nhưng, lúc đó, Tỉnh báo VM trong nội bộ Tổng hành dinh Cửa Bắc cũng chẳng kém phần đa hiếu, đã đem lại cho VM lầm nguồn tin hết sức quan trọng:

Kể từ sau vụ rắc rối Yên Ninh, tướng Võ nguyên Giáp được cấp tốc gọi từ Hải Phòng về để lo ứng phó với tình hình kinh tế trung mới do bức tối hậu thư thứ nhì của Pháp gây nên. Cũng từ 12-12, họ Võ gần như trực tiếp thay Tướng Chu Văn Tân, Bộ trưởng Quốc Phòng, nắm quyền điều khiển về quân sự và nắm cả Tỉnh báo và quân báo VM. Mỗi ngày, 1 lần, từ 12-12-46 tức đúng 1 tuần trước ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, tướng Giáp vào Chủ tịch Phủ báo cáo cho ông Hồ về tình hình chung và đặc biệt về sự Pháp tại Hà nội, Hải Phòng.

Sáng 15-12, với ông Hồ, tướng này đã tỏ sự lo ngại trước hoạt động tăng cường hệ thống phòng ngự một cách khác thường của Pháp bừa qua đã già tăng củng cố các đồn bờ trù phòng trong và ngoài Hà nội.

(CÒN NỮA)



Chia mừng

— Sao bữa nay toa có vẻ buồn rầu vậy ?? Cố chuyện gì buồn ư ?
— Moa sắp có con..
— Có con là chuyện đáng mừng chứ sao lại buồn.. Có gì đáng buồn đáng lo đâu cửa chứ??
— Không có gì đáng buồn thật nhưng lo thì có. Bởi vì moa sắp có con mà vợ moa nó vẫn chưa biết..



● CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG sưu tầm

Làm quen

Hai bà lâm chuyện nói với nhau về hai người vắng mặt:
— Chị nghĩ coi.. Họ chỉ mới gặp nhau có 2 tuần mà đã thành hôn rồi..

Bà kia lạnh lùng?
— Cò gì lạ? Đó cũng là một cách làm quen !

Đừng có vội...

Cặp vợ chồng mới kết hôn lên một chiếc du thuyền đi ven biển hướng trần trảng mặt.. Trên du thuyền chỉ có chàng và nàng. Tình cảnh thấp thỏm thê mộng là thuận tiện. Nhưng chàng may trời nỗi bão tố, gió lớn đưa du thuyền trôi til ra khơi.

Chàng sợ quá, quỳ gối cầu nguyên:

Lạy Chúa.. Xin cho con được sống trở về đất liền.. Được sống, con xin thế sê.. không nói dối, không hút thuốc, không đánh bạc, không uống rượu không..

Chợt cô vợ la lên :

— Đừng có hứa nhiều quá.. Chờ chú t đã... Hứa như có tầu ra cứu chúng mình kia...

Tình thần cao

Văn Bùa, Văn Bạnh và Văn Tỉ cùng bị gọi đi quản dịch. Trong phòng khám sức khỏe, Văn Bùa đứng trước. Văn Bạnh đứng thứ nhì và Văn Tỉ đứng sau cùng.

Văn Bùa khai với bác sĩ:

— Em hư rääng..

Bác sĩ thò ngón tay vào mồm Văn Bùa khoảng khoảng mấy cái rồi tuyên bố:

— Hết hàm rääng. Cho hoãn dịch..

Đến lượt Văn Bạnh khai:

— Thưa bác sĩ, em bị bệnh trĩ..

Bác sĩ thò ngón tay vào khám xong tuyên bố:

— Anh này đau trĩ nặng, cho miễn dịch luôn..

Đến lượt Văn Tỉ. Văn Tỉ đứng đợi ra làm ông bác sĩ phải hỏi:

— Chủ có đau gì không??

Thấy ngón tay của ông bác sĩ ngóe ngưỡn sẵn sàng khám nghiệm, Văn Tỉ sợ quá, đáp với:

— Thưa không. Em khỏe như trâu, bác xí cho em đi lính..

Coi chừng

Bằng một giọng đe dọa, ông bác sĩ già khuyên cáo chàng thanh niên thanh chủ:

— Anh coi chừng.. Tôi báo cho anh biết anh phải ngừng ngay mọi liên lạc với những người dân bà anh đang di lại. Nếu không tôi không bảo đảm mạng sống của anh. Tôi dám cả quyết anh sẽ chết trong vòng một tháng..

Chàng thanh niên phuồn ngực nở, gồng đôi cánh tay :

— Bác sĩ nói sao chứ tôi không thể tin nổi bác sĩ. Tôi đang khỏe như Tắc zăng, làm sao tôi có thể chết vì dân bà trong vòng một tháng??

Ông bác sĩ già gằn giọng:

— Anh có thể chết lắm, bởi vì một trong số những người dân bà anh di lại đó là... Vợ tôi

Văn chuyện bác sĩ

Thân chủ 70 tuổi đến năn nỉ bác sĩ cho thuốc cường dương để có thể hưởng thụ cuộc đời như mọi người. Ông bác sĩ lắc đầu :

— Cụ già rồi. Cụ còn đòi cái của ngày làm chi nữa??

Thân chủ 70 nhăn nhó:

— Thưa bác sĩ, tôi đã lấy gì làm già lắm. Ông già cạnh nhà tôi đã 80 tuổi.. Ông ấy cho tôi biết rằng ông ấy vẫn còn.. ấy được mỗi ngày.. Ông bác sĩ nhún vai:

— Thị cụ cũng nói được như ông ấy. Ai cầm cụ nói..

Tế nhị

Hai vợ chồng đưa nhau đi ăn hiếu. Trong nhà hàng đông khách, chợt một thiếu phụ sexy đầy người đi ngang. Thiếu phụ say sưa dừng lại trước bàn và cười với anh chồng:

— Cưng.. Hôm nay khỏe không cưng??

Anh chồng cười gượng:

— Khỏe lắm. Cám ơn..

Thiếu phụ đi rồi, chỉ vợ mặt sưng như cái bị day nghiên anh chồng:

— Tôi chắc anh sắp nói cho tôi biết rằng người đó là cô giáo già dạy anh học lớp ba ở trường làng ngày xưa??

Anh chồng tắc lưỡi:

— Böyle nào, tôi có điện thì mới nói thế. Tôi nói em là cô giáo già của tôi thì may ra còn có người tin là thật..

Tình trong bóng tối

Cặp vợ chồng mới cưới đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật. Họ đi bằng xe hỏa và xe chạy vào một đường hầm tối om.

Khi xe hỏa chạy ra khỏi đường hầm, anh chồng suýt soa :

— Đường hầm dài quá. Xe chạy mất đến 15 phút. Nếu anh biết đường hầm dài thế anh đã.. ấy em cũng kịp..

Chị vợ la lên:

— Trời đất.. Thế người ấy em vừa rồi không phải là anh ư ?

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

NHÂN VẬT

Về thiên tình sử lớn nhất thế kỷ của cố quận công Windsor

Ba mươi lăm năm về trước, vào năm 1937 có hai người yêu nhau tha thiết, tình yêu thật ngang trái, nhưng tình yêu cũng tuyệt đẹp đối với họ. Tiền tài, địa vị, ngai vàng cũng vẫn bị nhạt mờ sau tiếng gọi của con tim. Cuối đoạn đàm giao, tình họ đi đến hôn nhân, một cuộc hôn nhân làm rung động cả thế giới và để cho nhiều người nhắc nhớ về sau. Đó là thiên tình sử giữa quận công Windsor nguyên là quốc Vương Edward Bát của Anh và bà Willis Simpson một phụ nữ HK đã hai lần ly dị. Vì yêu Simpson vô bờ bến mà quận công Windsor đã từ bỏ ngai vàng vừa trị vì 327 ngày để được tự do sống chung với Simpson vào năm 1936.

Ba mươi lăm năm sống lưu vong bên người yêu tại Bale, Quận công đã âm thầm ra đi vào ngày 29-5-72, thi hài quận công được quàn bằng lá quốc kỳ Anh và đã được đưa về xứ để đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây là một vài tiết lộ trong tập hồi ký của quận công, cũng như những nhận xét của bạn bè người quá cố để giải thích một phần các thắc mắc xoay quanh một trong những mối tình lớn nhất thế kỷ.

Trong quyền hối ký tựa đề là «Câu Chuyện Của Một Nhà Vua» quận công Windsor đã cho biết «người ta tìm thấy ở bà Willis Simpson những đức tính mà không phụ nữ nào có và đó là lý do khiến tôi từ bỏ vương quyền, ngoài báu để cưới bà làm vợ». Ông còn ghi thêm «đức tính quan trọng nhất của phu nhân tôi là bà không phải một người đàn bà chỉ biết vâng dạ, nhưng là một người Mỹ dám thách đố đức ông. Quận công viết «Ngay từ phút đầu tôi đã nhận thấy nàng là một người có tinh độc lập nhất tôi chưa hề gặp».

Nét dang yêu này tôi cho là một trong những kết quả của những biến cố hồi năm 1776. Ở đây quận công muôn nói đến đức tính của người dân Mỹ trong cuộc tranh đấu giành độc lập của Mỹ Quốc khỏi ách thống trị của nước Anh.

Có đoạn ông lại viết: «Trên tất cả, tôi ngưỡng mộ tính thẳng thắn của nàng. Nếu nàng không đồng ý về một vài điểm trong cuộc tranh luận, không bao giờ nàng không nêu ý kiến của mình. Đức tính này đã quyến rũ tôi. Theo tôi người ta ít khi nào gặp được đức tính đó ở người khác».

Quận công Windsor đã nhận thấy tình thân đặc lập của bà Willis khi hai người biết nhau lần đầu vào năm 1931. Quận công lúc đó là Đông Cung Thái tử Wales và bà Willis Simpson đang cùng chồng bà nghỉ cuối tuần trong một căn nhà ở vùng quê nước Anh mà ông nghĩ là căn nhà không đủ ấm cho bà Simpson.

Ông viết: «Khi biết nàng là người Mỹ, tự nhiên tôi nghĩ ngay là nàng không đủ ấm. Nhưng trái lại với điều tôi đã tưởng nàng đã tra thích những căn nhà giá lạnh của xứ chúng tôi. Một cái nhìn chợt thoáng qua đôi mắt nàng. Nàng nói: «Thưa ngài tôi rất tiếc, nhưng ngài làm tôi thất vọng. Một phụ nữ Hoa Kỳ sang Anh Quốc đều nghe hỏi như vậy. Tôi tưởng rằng Đông Cung Thái Tử Wales phải có ý nghĩ độc đáo hơn thế!»

Từ đó, bà đã quyết rũ được quận công. Khi bà Willis Simpson được một người bạn giới thiệu tại triều đình năm 1931 thái tử Wales đã xao xuyến trước vẻ đẹp duyên dáng, thái độ nghiêm trang, tự nhiên của bà khi bà quay lại chào ngài.

Bà Simpson tỏ ra đam mê các vấn đề chính trị và thời sự hơn tất cả những người đẹp mà quận công đã từng gặp từ trước.

Để tỏ lòng ngưỡng mộ có đoạn ông viết: «Tôi có cảm kích trước thói quen hàng ngày của nàng là đọc bốn tờ nhật báo lớn của Luân Đôn, nàng còn cất giữ những cuốn sách mới nhất và nàng có một kiến thức rộng về kịch trường».

Một nét hấp dẫn khác của bà Simpson đã làm quận công say mê là bà nói chuyện rất eo duyên và vui vẻ. Khi câu chuyện tình của bà và quận công bị phanh phui trên trang nhất của các tờ nhật báo hồi năm 1936, một người bạn của họ nhắc lại rằng mỗi khi Simpson nói thì Windsor dường như rất ham nghe và trông đợi mỗi tiếng nàng thoát ra, vì bà nói chuyện thật hấp dẫn.

Trong năm năm trời trước khi tình bạn của hai người trở thành tình yêu, thái tử Wales thường được mời đến căn nhà tráng lệ của Simpson tại Luân đôn để dùng cơm, quận công đã say đắm trước sắc đẹp và tài khéo léo của nàng. Có đoạn ông viết: «Tất cả mọi vật trong nhà đều tuyệt hảo và theo ý tôi, món ăn thật là không ai ở Luân đôn khéo bằng. Vì sinh trưởng tại Baltimore là miền sành ăn nên nàng nấu ăn rất khéo».

Những dòng hồi ký ghi lên trên cho thấy bà Simpson có đủ sắc đẹp và đức hạnh để quyến rũ hầu hết mọi người đàn ông. Quận Công Windsor đã thương bà nhất trong cõi đời, nhưng thiên tình sử chấm dứt vào ngày 29-5-72 sau gần 40 năm ân ái mặn nồng Quận Công Windsor đã yên nghỉ vĩnh viễn trong niềm hoan lạc của cuộc đời và của tình yêu. Ông thực sự vĩnh biệt bà và sẽ nằm yên trong lòng đất. Thân xác ông sẽ trở về với cát bụi, sẽ tan biến với thời gian, nhưng thiên tình sử đẹp «WINDSOR-SIMPSON» sẽ còn lưu mãi ngàn đời cho những kẻ yêu nhau.

XÃ HỘI

Okinawa còn gì sau ngày Mỹ rút đi

Theo nhiều cuộc điều tra thì đa số các phụ nữ già nhập nhà điếm là do các món nợ và qua những hệ thống phục vụ có giao kèo chắc chắn bảo đảm là họ không trốn thoát được.

Chủ nợ là các mụ tú bà và các chủ chứa họ cho vay rất nặng lãi khiến các phụ nữ này không bao giờ trả hết món nợ. Đặc biệt là các chủ chứa dùng số tiền lớn mà họ kiếm được để trả tiền phòng và các chi phí khác. Đầu khi những ai phản kháng sẽ bị hành hạ.

Luật chống mài dâm được chính phủ Đông Kinh hành vào tháng 10-1957, Luật này qui định tối 6 tháng tù và phạt và tối đa 10.000 yen những ai hành nghề mài dâm tại những nơi công cộng. Những mụ tú bà cũng bị liên hệ và bị tù tối đa 5 năm và phạt 200.000 yen nếu can tội lồng phạm.

Ngay sau khi đạo luật trên được áp dụng, một tòa án Nhật qui định những món nợ ở nhà chứa hoàn toàn bất hợp pháp.

Cảnh sát ở Okinawa cho biết họ sẵn sàng thanh trừng bọn chủ nhà điếm, vì đang chậm đèn quyền lợi của họ nên có một số tú bà chống đối lại việc trao trả hoàn toàn đảo Okinawa cho người Nhật.

Sau 27 năm bị chiếm đóng, khi người Nhật trở lại nơi này họ phải đương đầu với một tương lai khó khăn về mặt xã hội mà người Mỹ đã tạo ra. Người Nhật đã phải mang theo một đạo luật chống mài dâm rất nghiêm khắc mà sẽ ảnh hưởng nhiều tới một trong số những nền «kỹ nghệ» then chốt trên hòn đảo này.

Nếu không có sự hiện diện của các căn cứ Hoa Kỳ thì nền kinh tế hậu chiến của Okinawa khó lòng mà tồn tại được. Vì người ta ước lượng có khoảng 70% lợi tức trên hòn đảo trong năm qua được tính trên 3 ngành kỹ nghệ là quán rượu phòng tắm hơi, động mài dâm và các hình thức du lịch khác.

Các khu giải trí ở Nhật từng bị bãi bỏ sau khi chiến tranh kết thúc lại tiếp tục phát triển ở Okinawa.

Okinawa sau 27 năm Mỹ chiếm đóng đã để lại những tệ trạng abu-

thế! Những phương cách giải quyết của chính quyền Nhật là thô. Đây cũng là một vấn đề đáng suy ngẫm cho giới lãnh đạo Việt Nam sau ngày cuộc chiến tàn lụi và sau những ngày những chú GI rút khỏi xứ này.

PĐ-NGỌC ĐIỀN



«Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ» tục gọi: «NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỨ»

Còn gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGỰ TỨ» tục gọi «NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỨ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 35J phần rượu CỐT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong thấp. Đầu lung lúp nửa đêm về sáng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đầu óc bỗng tắt, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bại một phần cơ thể. Ban đêm, dù một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quí vị hãy nằm lắng nghe rượu thuốc chạy đều ngũ tạng, lục phủ và giải khai 116 huyết đạo chính, từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thất khiếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trời, thuốc sẽ tạo cho quí vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho tuổi già... sống cho ra sống, hết còn buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ tục gọi Nhất Dạ Ngũ Giao Sinh Lục Tứ luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi của nó.

Hỏi mua tại nhà bà LÝ BÍCH VÂN
219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon

tiểu thuyết hài hước của LÊ TÂT ĐIỀU



CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN

(TIẾP THEO)

Lão nói toàn những điều tốt đẹp. Nhưng nếu căn nhà của lão rộng thênh thang, có những chỗ dành cho vài cục đá trang trí mà có anh nào liều lĩnh tinh xảo phạm chỗ của mấy viên đá, lão sẽ tìm cách đánh cho nát xương. Người ta giết chết đồng loại để bảo vệ một món đồ trang trí là thường.

Vẫn với vẻ hơi thất vọng, cay đắng, lão già thỉnh thoảng tiếp tục câu chuyện :

— Tôi vẫn cho rằng thời này, trộm cướp sướng nhất. Chúng được trang bị những dụng cụ tối tân chỉ cần thêm tí đạo đức nữa là toàn hảo.

Trong kinh chiếu hậu, người đàn bà không mũi hình như lại cố cười bằng cái miệng thiếu răng :

— Cụ nói nghe ờn quá ! Bạn trộm cướp mà còn được trang bị thêm chừng lý do đạo đức thì chúng còn thua gì chính phủ nữa.

Câu nói, cách dùng chữ của người đàn bà không mũi khiến Mô ngạc nhiên. Hình như bà ta chẳng thuộc loại người tầm thường chịu thua thiệt đến nỗi bị cuộc đời bóc lột mất cả mũi lẫn tai như thế.

Anh tài xe bỗng chồm về phía trước :

— Tai nạn ! Lại có tai nạn rồi !

Bàn tay già của anh xuống kính xe và mọi người nghe rõ dần tiếng còi xe hồng thập tự. Xe giảm dần tốc độ. Mô không dám nhúc nhích, lão già cố nhún lên được một chút. Qua kính xe, ở khoảng giữa cái đầu bà già tóc trắng và người đàn bà không mũi, Mô thoáng thấy một chiếc xe lật nghiêng xung quanh lố nhố cảnh binh. Hình ảnh ấy vụt hiện ra rồi bị che khuất ngay vì chiếc xe chạy đằng trước. Mô và người đàn bà không mũi cùng xuống kính một lượt. Hơi nóng ủa vào khá gay gắt, nhưng Mô cảm thấy dễ thở hơn.

— Khúc này xe lật hoài, có huống rồi mà.

Vừa nói bà lão tóc trắng vừa chồm tới theo anh tài xe để nhìn. Xe bắt đầu nhích từng đoạn đường.

Ghiếc xe nằm lật chấn hết nửa đường. Xe chạy cùng đường với xe Mô phải vòng qua phía trái. Đó là lý do khiến cả làng bị kẹt. Thỉnh thoảng người cảnh sát công lộ chặn những xe chạy ngược chiều lại và cho những xe bị kẹt qua từng năm sáu chiếc.

Thùng chiếc xe lật vỡ tung. Cái đồng lù lù bên vệ đường, lúc ở xa Mô tưởng là món hàng gì, nay lại gần Mô mới biết là đồng chân tay và mắt người. Từ cái đồng đó, một giòng nước màu vàng nhạt đang tiếp tục chảy về phía một vũng nước lớn, cạnh chiếc xe lật. Thứ nước ngâm chân tay mãi mãi ai cũng biết ngay. Đã có hồi người Tàu tích trữ thứ nước quý giá này khiến nhiều tiệm cầm đồ không hoạt động được nữa.

Hai người cảnh binh lom khom đếm đồng chân tay. Một người chăm chú biên chép và một người thi di dọc vệ đường như muốn tìm kiếm những con mồi bị văng ra quá xa.

Bà lão tóc trắng nhoài người, thò đầu ra hỏi một thanh niên đang bên vệ đường, chăm chú ngó các ông cảnh binh làm việc :

— Có ai chết không ?

Thanh niên lắc đầu :

— Tài xe không việc gì. Người ngồi phía sau bị thương sơ sơ ở đầu.

— Chở đi nhà thương rồi hả ?

— Đâu có. Mấy cha này vừa cướp nhà băng, chạy tới khúc này thì xe lật. Họ bị còng tay, ngồi ở xe dip đó.

Xe dip bị chiếc xe lật che khuất. Khi chiếc xe Mô được vòng qua chỗ đường hở phía trái, Mô mới nhìn thấy hai tên cướp bị trói ngồi trên xe dip. Anh chàng cút tay phải, râu ria rậm rạp chắc là tài xe. Kép bị băng ở đầu có thân hình vạm vỡ, nhưng mắt cả 2 mắt. Cướp nhà băng thể xác là một việc làm khó khăn và cực nhọc. Chắc 2 tên cướp không may mắn còn nhiều đồng lõa. Mô đã có quá nhiều kinh nghiệm về kiểu làm ăn này, dù mới thực sự tham dự có một lần.

Anh tài xe cũng tò mò. Anh chạy xe chậm chậm sát gần chiếc xe dip để nhìn kẻ cướp rồi mới phóng vụt đi. Bỗng dung Mô xúc động, bồi hồi. Anh đã đủ thì giờ nhìn rõ mặt 2 tên cướp. Tên mũ mặt có nét mặt bình thản gần như cứng rắn, hắn cũng chẳng còn lấy một cùa số tâm hồn để Mô ngó vô đoán tâm trạng hắn. Nhưng tên cướp giữ vai lái xe thì buồn rầu lạ thường. Mặc dầu râu ria xồm xoàm nhưng hắn trẻ măng, đôi mắt ngơ ngác đại khờ. Mô tin rằng kẻ thực sự có đôi mắt như thế thường chỉ ăn cướp khi nào chính hắn đã bị cuộc đời cướp sạch mọi thứ. Chắc là cậu ta run làm. Cũng như Mô, khi làm việc ấy, Mô run chân tay và sợ té lưỡi. Mô tưởng sau đó không bao giờ anh còn há mồm ra để nói được nữa.

Cái đồng chân tay mất mũi mà họ cướp được cũng khá đấy chứ. Sở thuế phải làm việc cả tuần mới có thể thu được một đồng ngoạn mục như thế. Mai mối chắc chắn báo chí toàn quốc sẽ đòi len án gắt gao bọn cướp, những kẻ mà họ gọi một cách văn chương là «bon cướp đoạt máu xương của đồng loại». Khôi hài nhất là chính những tờ báo của chính quyền cũng nói hệt như vậy.

Mấy người đàn bà cố ngoài cổ lại nhìn. Böyle giờ Mô mới biết bà lão tóc trang có khuôn mặt phúc

cậu và đặc biệt không thiếu một món gì hết. Mô không chú ý đến những lời bàn tán của mọi người. Khuôn mặt tên cướp trẻ ám ảnh anh và anh tưởng tượng ra năm ba chi tiết vụn vặt quanh cuộc đời hắn và hơi lâng mạn chát định. Cẳng hạn hắn ăn cướp vì phải nuôi mẹ già, em dại hoặc cần gấp một món quà tặng tình nhân. Mô cũng thoáng nghĩ lời lý do «máu mè cờ bạc», những lý do được gán cho tên cướp mù mắt to lớn, có khuôn mặt không bộc lộ tinh cảm.

Đột nhiên lão già nhếch mép, cắt tiếng phè phán

— Chắc lại mấy cậu con nhà giàu, ăn chơi quá đàng hết tiền làm bậy cú này chứ gì !

Cô gái ngồi cùng hàng ghế với Mô đồng ý :

— Chắc vậy, cha nội lái xe đè râu mà coi con trè măng, trắng trẻo hơn con gái nữa.

Mô không để người ta phá vỡ những giả thuyết của mình một cách dễ dàng như thế :

— Tôi tin chắc tên lái xe không phải con nhà giàu. Cô bác thấy đó : tay hắn cút tay nách, Bọn trưởng giả thời này bao giờ cũng cố trưng ra một khát tay cút lủng lẳng, chẳng ích lợi mẹ gì. Môt đặc biệt của bọn họ mà :

Câu nói của Mô hình như đã làm lão già tức điên lên. Nhát là, lúc này khúc tay «chẳng ích lợi mẹ gì» của lão lại chĩa ngòi ngòi về phía trước và bỗng được cả xe chú ý. Dù người ta chỉ liếc nhìn khúc tay trang điểm của lão một cách kín đáo tế nhị, lão vẫn nhột nhạt. Giọng lão chợp gay gắt :

— Đồng ý với ông bạn là cậu cả ăn cướp này không có khát tay. Nhưng đã tung quần phải đi ăn cướp thì cậu ta còn ngại gì mà không bán những thứ đó.

Những trê con nhà giàu hư hỏng đâu có đợi đến thế. Nếu chúng đã tệ đến độ đi trộm cướp thì thường thường chúng lại tri hô ra một vẻ đàng hoàng hơn ai hết để lòe đời. Chúng vẫn mặc áo đep, nói năng lè phép và có một khát tay lủng lẳng ít nhất tài chúng cũng phải che mắt được chính cha mẹ chúng. Có giữ được những món lầm cầm đó thì họa chặng chúng mới tiếp tục trộm cướp được lâu bền.

Lý luận của Mô cũng chẳng hay ho, chắc nịch gì cho lắm, Mô biết. Lão già cũng biết. Chỗ Mô muốn tấn công là cái mâu tay cút kia. Trước khi có cuộc tranh luận, dù sao nó cũng chỉ là một vật trang trí, được nhiều người kính trọng, biểu hiệu của sự giàu có uy quyền. Giờ thì nó lại có thể mang thêm một công dụng lừa bịp, che dấu những chuyện đen tối, khi cần.

Mô đoán tâm trạng lão già lúc này giống tâm trạng một anh chàng đang kiêu hãnh vì cái huy chương anh đeo, bỗng gặp một kẻ cứ nhất định chứng minh rằng rất nhiều huy chương loại đó đã được phát nhầm cho những tên vừa đụng trận đã chạy té dài, rằng nhiều danh tướng chỉ là kẻ sống sót bì ối nhất, không bao giờ phải đem thân xác ra trả giá cho những lầm lỗi của chính mình v.v... ▶

Lão già vua mở miệng, Mô chỉ nghe được hai tiếng đinh vào nhau. «Nhưng...nhưng...» bà lão tóc trắng đã gợp lời :

— Ô ! Tui nhỏ thời nay ghê gớm lắm. Trong xóm tôi có đứa bỏ học, ngày nào cũng tụ tập đi đánh lộn suốt nửa năm cha mẹ nó mới hay. Mà coi cái mặt nó hiền thật là hiền, ai mà ngờ...

Xe vượt qua một cây cầu dài. Người tài xế tỏ ra châm chọc lái xe hơn tán chuyện gẫu. Khúc đường này hơi gay go vì luôn luôn có những hòn hổ chướng ngại vật bất ngờ. Một bọn người sống lén lút trong những khu rừng nhỏ ở hai bên vệ đường ban đêm vẫn phá hư đường lộ. Mục đích của họ là mỗi ngày, phải có ít nhất vài ba chiếc xe chạy qua đây lật nhào.

Tai nạn sẽ giúp họ có thể hối được những mầu chân tay rơ rớt. Đôi khi họ vờ nguyên được một cái đầu còn dùi tai mũi. Đây là những người sống sót từ thời chiến tranh. Đời sống khó khăn quá và họ phải làm trong thời chiến. Tất nhiên việc làm của họ bây giờ nhân đạo, bớt sai với đạo đức hơn. Cách phá đường gây tai nạn của họ ngày một tinh vi. Một cái hổ nhỏ bằng cuốn sách có thể làm lật một chiếc xe du lịch. Không một người tài xế nào hiểu tại sao. Đôi khi, chỉ một trái bưởi vứt lăn lóc, rất tình cờ giữa đường có thể đưa cả một chiếc xe vận tải xuống ruộng.

Chính phủ có chú ý tới nạn phá hoại này. Nhưng việc lùng bắt bọn phá hoại thật khó. Cái khó nhất là thủ tục hành chánh. Chính phủ đã chốt luyên bố : là tất cả những di tích của chiến tranh đều bị tiêu diệt từ mấy chục năm trước. Vậy người ta không thể lập một đoàn quân khui mó để tân công một thứ đã bị tiêu diệt từ lâu. Thêm nữa, bắt hết bọn này về rồi rút cuộc cũng chỉ tốn công nuôi. Không một chính phủ nào ưa loại dân hết khả năng đóng thuế. Bọn phá hoại phần lớn quê cựu, đui mù. Có khi ba bốn tên dùng chung một cánh tay khống kiu, loại cánh tay đem bán son vẫn é dài.

Biện pháp duy nhất của chính phủ là mặc bọn này muốn làm gì thì làm miễn là họ không làm phiền chính phủ quá. Cũng như cái nạn hành khất hàng trăm năm nay đã có hàng ngàn kế hoạch được đưa ra, cuối cùng, chỗ ông đi qua bà đi lại vẫn có nhiều kẻ đứng ngửa tay. Chính phủ chỉ ra một lệnh riêng, cho bộ công chánh. Bộ này cử một toán nhân công tới túc trực lo sửa chữa những đoạn đường hư để giảm thiểu số tai nạn. Một bên cứ phá một bên cứ sửa. Một bên làm theo tinh thần tu nhân. Một bên phục vụ theo kiểu công chức. Phần thắng tất nhiên phải nghiêng về phía những kẻ làm việc không có một bàn giấy, một ông xếp hách xì xăng và những cái giũa móng tay.

Xe đột ngột chồm lên rồi như lạng hẵn vào lề đường. Người tài xế ép cả ngực xuống bánh lái. Cố gài ngồi cùng băng với Mô rú lên một tiếng, trong khi tất cả những người đàn bà khác kêu trời.

Tiếng nói của anh tài xế như lọt qua từng kẽ răng :

— Cô bác yên trí ! Không sao đâu.

Quả nhiên, sau khi lạng ra sát lề, xe tiếp tục lướt êm ái, không giảm tốc độ. Qua khung cửa kính Mô nhìn thấy trong một vài lùm cây thấp thoáng những bóng người rách rưới nhô ra, rồi đứt xứng thất vọng. Họ chỉ thoảng hiện ra rồi vụt biến ngay đến nỗi Mô có cảm tưởng mình lầm lẫn, nhìn những lùm cây mà tưởng là người.

Xe qua khỏi quãng đường bị phá hoại, lão già đột ngột tiếp tục câu chuyện :

— Mai coi báo là biết rõ nội vụ ngay mà.

Lão lại nhắc tới vụ xe cướp nhà băng bị lật :

— Bảo ura làm um xùm những vụ con nhà giùm hư hỏng đi cướp trộm.

Mô biết lão già muốn chấm dứt cuộc tranh luận trong một tình thế có lợi cho nhận xét của lão. Phải chờ coi báo thì còn quái gì để thảo luận nữa. Ngày mai, khi sự thật được bầy tỏ, Mô lý luận đúng cũng coi như vứt đi. Ai đã về nhà người ấy rồi, làm sao tìm nhau để mà tinh chuyện thắng bại.

Dù sao, xổ xiên được cánh tay lủng lẳng của lão mẩy câu thế là thú lẩm rồi. Mô ngồi im lặng, vừa tỏ ra muối cho lão già một lối thoát vừa tỏ vẻ ra mình không cần nói thêm nữa.

— Cho tôi xuống đây.

Tiếng lão già vang lên hơi đột ngột. Xe vào sát lề, lão đã sot sắng chồm người về phía cửa, tay trái nắm lấy cái cần mở. Mô tưởng lão khó chịu, không muốn đè Mô làm giùm công việc ấy. Khi anh hiểu ra thì đã quá muộn. Anh muốn mở cửa bước xuống nhường lối cho lão cũng không được nữa. Mỗi cử chỉ của lão đều có tính toán. Đây là 1 cuộc trả thù nhỏ bé nhưng rất qui mô. Không một cử chỉ nào của lão sai hay thừa. Chồm người ra phía cửa, lão đã tạo một cơ hội, làm như rất vô tình, cho cánh tay phải cụt của lão đè ngang cổ Mô. Lúc trước, nó bị Mô ép, phải chĩa thẳng về phía trước. Nay khía tay ấy chỉ xoay nhẹ đi là trấn đúng vào yết hầu Mô. Nó đã bị Mô xổ xiên, níu mai đều già. Bây giờ chính là lúc nó trả lời, đập lỗ Mô. Nó chặn họng mạnh đến nỗi Mô nghẹt thở mà cũng không nói được. Nếu hết sức cố gắng Mô chỉ có thể kêu ú ớ, thứ âm thanh ấy phát ra lúc này chỉ khiến cả xe phì cười. Tay trái nắm cái chốt mở cửa, khúc tay phải chẹn cổ Mô, lão già làm bộ nhìn ra ngoài xe, bình thản đợi xe ngừng hẳn. Lão trả thù thật quyết liệt. Mô cảm thấy mình sắp phải thè lưỡi ra như một kẻ bị thắt cổ.

Chiếc xe ngừng hẳn, lão già mở cửa xe thật chậm tay chặn họng Mô hẵn như vẫn chưa chịu nhúc nhích, nó còn lưu luyến phút trả thù đặc địa của nó. Bây giờ lão già mới làm bộ như chú ý đến sự phiền nui của gãy ra cho người xung quanh. Lão vừa nói «xin lỗi ! xin lỗi ! » vừa chui ra khỏi xe. Nhưng mỗi tiếng nói lại chỉ như một thứ nhịp giúp lão đè ép dữ dội hơn trên cổ Mô.

(CÒN TIẾP)



ca nhạc

Ban tam ca nữ hát nhiều nhất

Ba Con Mèo (The Cat's Trio)



Ba Con Mèo Uyên Ly đang lái mô tô trong phim Easy Rider trên xe Honda

Hát cho chiến sĩ

Ba Con Mèo : Uyên Ly, Kim Anh, Minh Xuân là ban tam ca nữ rất quen thuộc với câu lạc bộ của hậu cứ các binh chủng Dù, TQLC, BHQ như ở Biên Hòa, Thủ Đức. Là những giọng ca chính thức của Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Ban hợp ca này cũng đến giúp vui thường xuyên ở quân y viện Công Hòa và một lần đã xuống tận vùng U Minh để hát cho sư đoàn 21 nghe.

Kỷ niệm vui nhất trong các chuyến đi hát tiền đồn của Ba Con Mèo là lần trình diễn trước anh em chiến sĩ tiểu đoàn 11Dù. Trước sự cổ vũ liên tục ba cô đã hát đến đầm đìu hỏi và sút cả lồng mì giả, họ bèn gỡ ra vắt sang bên để hát tiếp rất nhiều bài. Sau đó với sự hướng dẫn của trung tướng Tổng Cục CT CT, ba cô đã bước xuống tiếp xúc thân mật với các anh lính. Uyên Ly cho biết :

Để hòa mình chia sẻ với nỗi gian khổ của các anh ấy, chúng tôi đã hỏi thăm rất tỉ mỉ về những kỷ niệm chiến đấu của các anh như: các anh phải đối đầu với những nguy hiểm như thế nào, khi có người bạn tử trận các anh đã nghĩ gì v.v. Ngược lại, chúng tôi cũng bị đặt những câu hỏi nhiều khi quái đản nhưng rất dễ thương. Đa số các anh đều có vẻ chất phác hiền lành, hoàn toàn khác một thiểu số mấy ông về thành phố phá quâ... Hát tiền đồn là vui nhứt. Chứng tôi được gọi bằng cô, chị, em lung tung hết.

Bộ Thông Tin đang mời Ba Con Mèo đi hát ở Huế để các chiến sĩ vùng chiến đấu có dịp thưởng thức tài nghệ.

Cũng nữ sinh như ai

Xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 69, thành phần của Ba Con Mèo gồm có ; Uyên Ly, Kim Anh và Mỹ Hòa. Đến ra mắt khán giả lần đầu tiên này, 3 Con Mèo đã hát luôn ở 4 phòng trà, bắt đầu từ Baccara. Chừng một năm sau, Mỹ Hòa lập gia đình tách ra khỏi ban, Minh Xuân đang hát ở Club Mỹ vào thay thế.

Được biết 3 cô ca sĩ trẻ trung dạn dĩ này xuất thân ở những trường trung học nổi tiếng như

Gia Long (Uyên Ly), M.Curie (Minh Xuân), còn Kim Anh em ruột của Uyên Ly thi học ở Trường Sơn. Minh Xuân, con mèo nhỏ tuổi nhất hiện nay đang học năm thứ 3 Được Khoa. Uyên Ly hành nghề thông dịch viên làm ở một cơ quan y tế Huế Ký trước khi đi hát, Uyên Ly cũng có ghi danh ở trường Luật «cây dài bóng mít».

Với một trình độ học vấn tương đối như thế, 3 Con Mèo tránh được cái tệ nạn phát âm sai giọng (Anh, Pháp) đối với loại nhạc ngoại quốc mà một số ca sĩ còn mắc phải. Nhờ học nhạc với nhạc sĩ Đỗ Thiệu, ban tam ca này có canh bản nhạc lý vững chắc.

Vấn đề «lúc lắc»

Bản nhạc ngoại quốc thành công nhất của 3 Con Mèo là Aquarius và

Impossible Dream. Nhưng bài trình diễn ăn ý nhất là Reflections of my life, Love Story, Cherish v.v., Phần hòa âm thường được nhạc sĩ Lê Vũ soạn, cũng là người đã đặt tên cho ban tam ca, Phần Solo có thể tùy bài mà trao cho Kim Anh (giọng trầm nhất) Kim Xuân (cao) và Uyên Ly (trung bình). Riêng bài Impossible Dream, 3 Con Mèo tập từ arrangement ghi trong đĩa của ban Supreme và Temptation.

Điệu bộ trình diễn (geste) là 1 điểm đặc biệt đóng vai trò lớn trong sự thành công của nhạc ngoại quốc nếu Ba Con Mèo rất chịu khó nghiên cứu để tập dượt rất công phu. Đầu tiên không cần cách nào khác hơn là quan sát bắt chước các ca sĩ ngoại quốc hát trên Tivi Mỹ. Uyên Ly cho biết :

— Chúng tôi phải ghi nhận kỹ coi trong bài hát ở Tempo nào, bộ nhún bộ lắc như thế nào, Sau đó mình suy nghĩ chế ra thêm tùy theo mỗi bài.

Bước sang nhạc Việt như Ba Con Mèo đã trình diễn các bài Tình Xa của TCS (Kim Anh đơn ca), Chiến tranh và tuổi trẻ của Xuân Vinh. Nếu một ngày, và Giờ này anh ở đâu của Khánh Băng, x. Với nhạc Việt, vẫn đề nhạc lắc có vẻ dịu dàng hơn, chỉ còn những geste nhẹ, đẹp.

Ba Con Mèo đã hát ở hầu hết các phòng trà Sài Gòn : Baccara, Muối Chợ, Queen Bee, Ritz, Văn Cảnh, Paramount, Tự Do v.v.. Giọng hát của ba cô cũng đã được thu vào các băng nhạc Phạm mạnh Cường, J Marcel, Điểm Ca (hát

(Xem tiếp trang 50)



Ba Con Mèo Minh Xuân, Uyên Ly và Kim Anh trên sân khấu phòng trà Tự Do

điện ảnh

BACH TUYẾT : xuất sắc từ sân khấu đến điện ảnh

Đối với khán giả hâm mộ cải lương miền Nam thì cái tên Bạch Tuyết hầu như đã trở nên quen thuộc và thường hay được nhắc nhở đến như là một trong những nữ nghệ sĩ hiền lành dễ mến nhất của sân khấu hiện nay. Bão Đời tìm đến thăm Bạch Tuyết vào một buổi chiều Sài Gòn đang mưa. Con đường từ Sài Gòn đến Thủ Đức chìm đắm trong những sợi mưa mào, dài và xa lắc xa lơ.

Trong căn nhà thật yên tĩnh, nằm thật xa trong cù xá Thủ Đức, Bạch Tuyết đã kè cho báo Đời nghe câu chuyện đi hát và đóng phim của mình.

Chi muốn ca hát suốt ngày

Khoảng thời gian ấu thơ của B. Tuyết như bị chìm đắm trong biển cỏ đơn, bà mẹ qua đời trong một tai nạn xe cộ bất ngờ, để lại cô Bé Tuyết chưa đầy 10 tuổi với nỗi bơ vơ cùng cực.

Không còn mẹ đã khuyến khích Ba thi xa vắng lạnh lùng, những muộn phiền gia đình vây hãm lấy Bạch Tuyết càng làm cô bé chán nản học hành. Cô bé chỉ muốn ca hát suốt ngày, bởi ca hát dã như là 1 đam mê đối với Tuyết, ngay từ thuở ấu thơ.

Mới 10 tuổi, Bạch Tuyết đã dám lên sân khấu diễn caтан nhạc ở nhà hàng Kim Môn đường Trần Hưng Đạo, lúc bấy giờ hát mỗi bài như thể thi được 300đ, và số tiền đó, lúc bấy giờ thật lớn lao, Bạch Tuyết còn giao nhau vào ban Dứ âm để hát trên đài phát thanh Saigon.

Thế nhưng dù cho lén thé nào đi nữa thì gia đình cũng khám phá ra. Sau lần hái trên đài phát thanh Bạch Tuyết bị ông già tặng một trận đòn đau, bởi gia đình chịu ảnh hưởng của nho giáo và thành kiến «xướng ca và loại» quá nặng nề.

Từ đó, Bạch Tuyết lên trung học và theo học ở trường Nguyễn Bá Tòng Saigon. Cô nữ sinh Bạch Tuyết thật và ngâm thơ hay đã từng được nhiều người biết đến lúc bấy giờ.

Đối với Tuyết, dù gia đình khắt khe và ngăn cấm đủ điều, cô vẫn hoài mong một ngày nào, được xuất hiện trên sân khấu, được ca, được hát, và cô đào Thanh Nga trong đoàn «Thanh Minh Thanh Ngà» là thần tượng của Bạch Tuyết, trong những ngày còn miệt mài trên ghế nhà trường.

Thực hiện hoài bão

Rồi cái ngày mong đợi kia đã đến với Tuyết Soạn giả Diêu Huyền đến xin gia dịch cho Bạch Tuyết gia nhập đoàn Kiên Giang. Mặc dầu rất buộn lòng, Ba của Bạch Tuyết vẫn dành «chào thua» trước sự bướng bỉnh quyết tâm theo đuổi văn nghệ của Bạch Tuyết; và khán giả cải lương bắt đầu chú ý đến cô đào Bạch Tuyết từ đó.

Đối với Bạch Tuyết, ngoại trừ những muộn phiền gia đình trong khoảng thời gian ấu thơ, những ngày sau này Bạch Tuyết thường gặp nhiều may mắn trên bước đường đi hát.

Lần đầu tiên đi hát (1960) Bạch Tuyết đã làm đào chánh của đoàn K.Giang và nổi tiếng qua 2 vở tuồng «Lá thăm chỉ hồng» và «Kiếp chồng chung» của soạn giả Diêu Huyền, diễn ở rạp Chùa Văn Rạch Giá. Sau đó, Bạch Tuyết về đoàn hát Bạch Vân (61) Thống Nhất (62) và sau cùng là Dạ Lý Hương cuối (63) cho đến ngày nay.

Trong thời gian đi hát, Bạch Tuyết đã nhận được nhiều giải thưởng văn nghệ như: (Huy chương vàng giải Thành Tâm 62 qua vở «Tàn một kiếp hoa» của soạn giả Trung Nguyên trên sân khấu Thống Nhất).

— Giải Diễn viên xuất sắc nhất năm 65 qua vở «nỗi buồn con gái» của Hà Triều và Hoa

Phượng trên sân khấu Dạ Lý Hương.

— Giải Tượng vàng nghệ sĩ có cảm tình với khán giả nhất (66-67) do 1 số báo chí tổ chức.

Bạch Tuyết cho biết. Mặc dầu đã nhận trước nhiều giải thưởng trong những ngày đi hát, nhưng giải thưởng cao quý nhất đối với cô vẫn là cảm tình và sự thương mến nồng hậu của khán giả bốn phương. Số thơ gửi về Bạch Tuyết đã chiếm hàng đầu của các báo trong 4 năm liền.

Biển Động : Cuốn phim đầu tay

Bạch Tuyết bắt đầu bước sang lanh vực điện ảnh từ năm 1970. Nữ tài tử Kim Cương cũng là giám đốc băng phim Kim Cương, đã mời Bạch Tuyết giữ vai nữ luật sư Minh Trang trong phim «Biển động»



của đạo diễn Bùi Sơn Duân, cùng với các tài tử Đoàn Châu Mậu, Nguyễn Thúy Tường Vi, Trần Quang, Lê Thị Huyền...



Hai môi trường điện ảnh của Bạch Tuyết : BT với Hùng Cường trong phim Nhữ Giọt Sương Khuya (trái); Với Hùng Cường trong tuồng cải lương «Bi Mật Của Nàng»

của đạo diễn Bùi Sơn Duân, cùng với các tài tử Đoàn Châu Mậu, Nguyễn Thúy Tường Vi, Trần Quang, Lê Thị Huyền...

Sau đó, cô được mời đóng 1 phim vui của hãng Đồng Tin, đó là «Ly rượu mừng» của đạo diễn Lê Mộng Hoàng, cùng với La Thảo Tân, Mai Lệ Huyền, Túy Hoa, Khả Năng, Thành Việt, «Ly rượu mừng» là 1 phim hài hước, khoa học già trưởng và BT trong vai vợ nhà bác học La Thảo Tân. «Lan và Biệp» (1971) của Dạ Lý Hương phim cùng Thanh Nga, Thanh Tú do Lê Dân đạo diễn.

«Vết thù trên lưng ngựa hoang» của «Liên ảnh công ty» cùng với Trần Quang, Thanh Nga, Hùng Cường.

Điều đặc biệt là trong «Con ma nhà họ Hứa» của Dạ Lý Hương phim cùng Thanh Nga, Thanh Tú do Lê Dân đạo diễn.

Sang năm 1971, Bạch Tuyết đã xuất hiện trong «Mưa Trong Bình Minh» của hãng phim Kim Cương, do Nguyễn Văn Tường làm đạo diễn. Bên cạnh Thanh Thúy, Nguyễn Trần Quyết, B.T. giữ vai một cô thôn nữ bị phà hoại deri con gái, sau đó đã giết chết kẻ thù của mình...

Kể đó, cũng trong năm 1971, B.T. góp phần diễn xuất trong «N.G.S.K»

anh làm vừa lòng khán giả khi cuốn phim ra mắt lần đầu tiên.

Cũng thoát y như ai

Được hỏi về một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những lần đóng phim vừa qua, Bạch Tuyết cho biết, mỗi phim, cô đều có những điều đáng nhớ riêng, tuy nhiên, điều đặc biệt là trong «Nhữ giọt sương khuya», Bạch Tuyết đã «thoát y» và tắm «chuồng còi» với Trần Quang ở suối Đà Hòa Bảo Lộc, khi đóng scéne này, BT ngại ghè đi, và chỉ sợ đạo diễn thực hiện không đẹp mà thôi, sau này mới hết lo; cũng sau lần tắm này, BT bệnh gần chết trong 2 tháng liền.

Bạch Tuyết cũng nhắc đến giải thưởng «nữ diễn viên điện ảnh phụ xuất sắc nhất năm 71» mà phủ Quốc vụ Khanh đặc trách văn hóa đã trao tặng BT, nhưng vì một lý do riêng Bạch Tuyết đã từ chối không nhận giải thưởng này.

Có rất nhiều bạn ở tiền tuyến

Những ngày rảnh rỗi, không đi hát hay không đóng phim, Bạch Tuyết nằm nhà đọc sách, và viết thư cho những người em ở tiền tuyến.

(Xem tiếp trang 50)

Bạch Tuyết tại nhà riêng ở Thủ Đức



nhiếp ảnh lêvankhoa

Bóng dáng người phụ nữ bức nào cũng hấp dẫn ống kính máy ảnh, dù chiếc máy ảnh ấy ở trong tay chú bé 13 tuổi hay ông lão 70 tuổi. Nhưng bức ảnh là một chuyện, còn khai thác nội về đẹp hay không là chuyện khác. Xem bài ảnh của bạn Nguyễn Xuân Giu,



Một mình Em

số báo trước rồi. Hôm nay người mẫu cũ lại xuất hiện, cũng trong chiếc áo dài đen, nhưng với dáng điệu thiếu non hơn, liêu trai hơn. «Một mình em» ngồi trong quán nước nghèo, vắng, bị đóng khung cần thận bởi vách tôn và lưới kẽm. Ai bắt em phải ngồi ngoài nắng? Nhưng nhô đó mặt em mới sáng lên được, bởi làn da tiếp nhận ánh nắng phản chiếu từ mặt bờn. Nếu không em chỉ là khói đèn ngóm bất động trước hậu cảnh tráng toát đầy nắng chói chang.

Em bảo em chỉ có «một mình em» chàng? Một mình em bỏ vợ trên cõi đời hay một mình em phải uống hai ly nước dưa? Một mình em ngồi đây, nhìn chiếc ghế trống trước mặt để tự đổi diện với lòng để cảm thấy niềm nhung nhớ cuộn dâng. Có phải ly nước kia em gọi sẵn để «người ấy» uống? Còn gọi thuốc lá mờ sẵn và bao diêm nữa, có phải dành riêng cho chàng? Em chưa nhận được hồng thiệp hoặc điện tín từ xa gửi về sao với chan nán? Em đợi chàng e hưa lâu kia mà! Ly nước dưa của em chỉ mới uống được vài hớp thôi. Em chưa phải dùng đến rượu mạnh để diệt hận hoặc giải sầu trong khi sần sòn kỹ từ móng tay móng chân đeo chung, thì em hẳn hoặc can đảm phi thường hoặc đau khổ tột độ.

Nhưng thôi, dừng buồn nữa. Em sẽ không phải chỉ có «một mình em» đâu. Chàng bạn bấm vài pò ảnh kỷ niệm lúc dừng chân trong chuyến du ngoạn hôm nay thôi.

«THIẾU NỮ VIỆT NAM» của Nguyễn Xuân Giu.

Người mẫu với mái tóc dài thật đẹp mà bắt cứ người ảnh nào cũng mong mỏi có dịp được thu hình vào phim nhựa. Ở vào thời buổi này mà tim được mái tóc dài như thế kia không phải là việc dễ. Nếu mái tóc bạc là niềm kiêu hãnh của ông già, thì mái tóc dài đen mượt là niềm hãnh diện của cô gái đang thi. Có biết bao nhiêu cô gái khóc hết nước mắt khi phải cắt ngắn mái tóc cho hợp thời và dễ giữ sạch sẽ hơn.

Bạn Giu được thêm may mắn khác nữa là người mẫu với mái tóc đẹp lại có thân hình mảnh mai với tà áo trắng trinh nguyên. Những

yếu tố này kết hợp lại đủ để tạo nên tác phẩm đẹp nèu...

Một tác phẩm nhiếp ảnh phải khác hơn một ảnh thường. Một tác phẩm nghệ thuật phải có điểm gì đặc đáo và bắt mắt lắm mới được, hay ít ra bối cảnh và ánh sáng phải làm cho chủ đề nổi bật như muôn nhảy ra khỏi tờ giấy ảnh. Được xem qua một số ảnh của bạn Nguyễn Xuân Giu, chúng tôi thấy bạn Giu mang nhiều suy tư, muốn tạo một cái gì nhưng chưa biết lối thoát. Chúng tôi mạo muội đề nghị bạn Giu làm một cuộc thoát xác, thoát khỏi giai đoạn chụp ảnh kỷ niệm, thoát khỏi thời gian và không gian trói buộc để tái, thoát khỏi những chi tiết không thực sự đóng góp vào tác phẩm.

Trong bức ảnh này có quá nhiều chi tiết rườm thừa, náo bụi tre, ao nước, con trâu đang trồm minh dưới ao, hai con khỉ ở vào ngay cái chỗ và sát mái tóc của cô thiếu nữ, đường chân trời vuông ngang vai, lùm cây xa xa. Đốm trăng lóe lên phủ rải rác trên toàn ảnh, cũng như ảnh trên, làm loãng hình dạng thươn tha của «thiếu nữ VN». Ài sáng đẹp n hungry ảnh phong chưa đúng sắc độ, không thể giữ quân bình nổi giữa ưu và khuyết điểm của ảnh.

Bây giờ chúng tôi đề nghị bạn Giu hãy trưởng tượng. Nếu tưởng tượng là khó, xin bạn vui lòng lấy viết chì đèn tỏa nhẹ lên các lỗm trảng ở hậu cảnh. Bạn thấy ảnh thế nào? Chủ đề có sáng và đầy bật ra không? Xong, bạn lại thử lấy mực đèn tỏa bit toàn cảnh, chỉ chừa người thiếu nữ thôi. Xem lại ảnh bạn có thấy khác hơn không? Bạn thử lấy miếu tráng vẽ lên vài cành tre, vài chiếc lá cho cô gái vịn vào. Với bức ảnh ít chi tiết và tương phản mạnh giữa chủ đề và bối cảnh như vậy có bắt mắt không?

Bạn thử mời người mẫu đi chụp lại. Lần này chụp trong nhà với ánh sáng nhàn tạo để so sánh với ảnh cũ. Nếu ánh sáng nhàn tạo là bất tiện, bạn thử chụp ảnh ngoài trời, vẫn với áo quần trắng. Mỗi ảnh chụp giữa trời nắng gắt, ít hay không có miếu tráng, dùng kính lọc màu đỗ đậm và mở khẩu độ lớn thêm từ 2 đến 3 nấc, để trời xanh trở thành xám đậm. Một ảnh khác

chụp ngược ánh phô đèn — để có ảnh trắng với phòng trắng luôn. Xem thử ảnh nào đẹp hơn. Nếu người mẫu chịu hợp tác, thử nhẹ cõta ngài chải tóc, sắp xếp cho mái tóc đen uốn vòng theo đường nét bộ ngực hồn hoả, bạn chắc chắn có được bức ảnh mà hàng vạn người thèm khát. Nếu muốn chụp ảnh thiếu nữ VN với phòng cảnh, cố tìm cảnh nào thật đơn sơ để không làm loạn mắt người xem mời có thể thành công được.

LÊ VĂN KHOA



Thiếu nữ Việt Nam.

Giữa chúng mình

A nh BẢO VĂN THIẾT - Saigon. Hiện tại chỉ có lớp ảnh đang tín nhiệm do Hội Việt Mỹ tổ chức. Anh liên lạc với văn phòng văn hóa, ở 55 Mạc Đĩnh Chi, SG. Theo dõi mục Nhiếp ảnh trên báo chí thì có các tuần báo Màn Ảnh, Kịch Ảnh và Đời. Trà cùi thêm sách vở thì có: Học tập Ánh Nghê Thuật do Hội Ánh Nghê Thuật xuất bản, có bán tại nhà sách Việt Bằng 78 Lê Lợi SG. Tại đây có bán đầy đủ các loại sách về nhiếp ảnh bằng Việt Anh và Pháp ngữ LAVK.

Ca nhạc

(Tiếp theo trang 45)



Ba Con Mèo tại phòng trà Lê Lai

nhạc VN). Về Show tivi «Giờ nhạc trẻ» của Ba Con Mèo:

— Làm mới có 2 ký mà lỗ nhiều quá. Bạn bè hát chỉ lấy tượng trưng, nhưng còn phải trả tiền phòng, ban nhạc, phòng thu băng. Ba con mèo chỉ chọn 2 ban nhạc đêm là Blue Jet và New Vibration của anh Chấn. Nói vậy chứ cũng đã thực hiện vui, Giờ trẻ thích coi Show Ba Con Mèo và người lớn thấy là cũng chịu khó coi nhiều.

Một chút về Uyên Ly

Trước lúc Ba Con Mèo xuất hiện trong giới ca nhạc thủ đô, Uyên Ly chưa hề đi hát ở đâu cả. Cô cho biết đêm đầu tiên hát chung với Mỹ Hòa và Kim Anh (cả hai đã từng đi hát Club Mỹ, phòng trà trước khi hợp thành trio), mọi chuyện vẫn suông sẻ thành công tuy geste có hơi cùn cưng một chút. Hiện nay, ban Ba Con Mèo không có bầu (xin thưa rõ: bầu tức là ông bầu hay là bầu ban nhạc bầu thê thao, v.v.) nên Uyên Ly thay mặt cho 2 em lo hết các việc



PHẠM NGA

giao tế, tiếp xúc. Một thời gian Uyên Ly đã làm phóng viên tài tử cho trang ca nhạc của nhật báo TS.

Tuy đang bận rộn rít về chuyên di Huế sắp tới với Biệt đoàn Văn nghệ và lo dợt để hát Club Mỹ nhưng Uyên Ly đã dành cho nhà báo một cuộc phỏng vấn hết sức lý thú :

— Uyên Ly nghĩ gì và những dư luận lên án nhạc trẻ?

Nếu là nhạc trẻ thuần túy thì cô gi là tệ đâu. Tại các người bạn trẻ thích nhạc ngoại quốc mà lại kèm theo những thứ ma túy, heroine...nên mới có vẻ sa đọa, mất gốc.

— Uyên Ly có nghĩ rằng những người ca hát trong cảnh yên ổn trưởng giả ở Sài Gòn chưa được nói đau khổ chung của đất nước không?

— Theo tôi thì cái gì ra cái đó. Đã hát chỉ là một sinh kế hợp với khả năng của chúng tôi. Ngoài ra lúc nào tôi cũng suy nghĩ về hoàn cảnh đất nước mình, tôi rất thích đọc những bài viết về VN ở mọi mặt chính trị, kinh tế như trên báo CL, và cũng không từ chối một cuộc đi hát tiền đồn nào. Nhiều khi hát ở phòng trà, trong cái cảnh trưởng giả, tôi cũng nghĩ về người khách ngoại quốc vất vả lục hàng trăm ngàn ra để mua vui, để uống Champagne và ôm gái...tôi rất buồn rã phản ứt.

Sau cùng, Uyên Ly mong mỏi giới nghệ sĩ nước nhà sẽ có được những trình độ tri thức cao hơn để có thể có một tiếng nói trong công cuộc cách mạng xã hội:

— Dân trí của mình cần phải được nâng cao để không còn thành kiến xưởng ca và loại và không còn những nhà bảo thiêú lương tâm, hay bởi móc và bóp méo đời tư của những người phục vụ nghệ thuật để làm xi cau đan. Có thể tôi sẽ rời bỏ nghề hát để bị hiểu lầm này để trở lại với nghề phản phoi thuốc men hồi xưa, việc này cao cả trong sạch không ai nói gì được.

PHẠM NGA

Điện ảnh

(Tiếp theo trang 47)

Bach Tuyết cho biết, cô thường đến các tiệm dòn dè thăm viếng các chiến sĩ tiền tuyến. Mỗi lần viếng thăm như thế, BT có rất nhiều bạn và em lính chiến. Những người này gửi thư về thăm BT luôn và BT rất sốt sắng trả lời.

Sóng tà tà và ẩn dật

Bach Tuyết hiện cùng chồng là cầu thủ nổi tiếng Tam Lang sống ở Thủ Đức. Cô cho biết, mặc dù được nhiều người biết tên nhưng cô trót mong được sống «như cỏ như cây», sống thật yên lặng và không làm phiền lụy ai;

— Đối với cô, đóng phim hay đi hát là một nhu cầu thật cần thiết,

nhiều con người cần thử và ăn

sống, do đó, hiện nay cô vẫn tiếp tục đi hát, và sắp theo đoàn lưu diễn về Long xuyên.

Ước mong Hòa Bình và một đứa con

Được hỏi về một ước mong lực nhất trong đời, Bach Tuyết cho rằng cũng như bao nhiêu người khác, cô ước mong chiến tranh chấm dứt và đất nước sớm thanh bình. Bach Tuyết cũng nhắc nhở về một đứa con. Đã từ lâu rồi Tam Lang và Bach Tuyết vẫn chưa có được 1 chú bé ra đời.

VĂN NGUYỄN

Chuyện đời

(Tiếp theo trang 18)

thoái vị, nếu hãy còn làm vua, nếu đứng yêu nhau...vv »

Tới 1972, Quận công Windsor thoái vị đã được 35 năm. Ông ta tràn tại Pháp với người dân bà ông yêu bên cạnh. Điều hãi của ông được đem về nằm ở hầm mộ của Hoàng Gia Anh dưới lầu dài Windsor, nơi ông đã ra đời và đã đọc tuyên cáo thoái vị để di theo tiếng gọi của tình yêu.

TIỂU THUYẾT PHÓNG TÁC của HOÀNG HẢI THỦY



GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Như chuyện bà cô chàng kể lại. Thằng em trai con bà cô của chàng tử trận. Xác nó cũng được đem về nhưng bà cô chàng không tin đó có rõ đúng là xác con mình hay không, bà đi tìm người gọi hồn con về hỏi. Mạnh đến thăm bà và bà vừa khóc vừa kể chuyện gọi hồn cho chàng nghe. Cá tang làm cho bà già đi đến hai mươi tuổi.

Ông phát ngôn, cướp cắp bạc, đốt xe cháy rụi, người tài xế chạy thoát được.

Những vụ cướp xe phát ngôn như vậy là chuyện thường xảy ra. Những người phát ngôn thường đi đúng ngày trong tháng, đi đúng một đường, bọn bắt lương dò biết và tổ chức đánh cướp thật để vụ này có thể có tay trong thông đồng với bọn cướp mà cũng có thể không. Anh tài xế chạy thoát cũng bị nghi ngờ là nội ứng của bọn cướp, nhưng vì không có bằng cứ nên không thể kết tội được. Tài xế chỉ bị giữ lại điều tra một thời gian rồi thả.

Bà vợ của nạn nhân đi tìm người gọi hồn ông chồng về để hỏi về tai nạn. Qua những gì ông chồng đã chết của bà kể lại qua miệng bà böng, bà này đến thưa với cảnh sát, tố cáo chính gã tài xế lái xe chở chồng bà đi đã giết chồng bà. Chính hồn ông chồng bà trả về nói như thế. Nhưng cảnh sát không thể dùng cách gọi hồn và bà böng để điều tra một vụ án mạng và kết tội một kẻ bị tình nghi. Vụ này được xếp đó cho đến ngay chính chính chị vợ của gã tài xế đi thưa chồng tội giết người. Sự thực của vụ án mạng này như sau: gã tài xế giết ông phát

điển, dây cắp bạc, nồi lửa đốt xe, đem cắp bạc đi trước khi chạy đến đồn nghĩa quân cầu cứu. Khi vụ này đã tạm lắng dịu, gã trở lại lấy cắp bạc và có tiền, gã lại đem tiền cho vợ bé chứ không chịu chi cho vợ lớn. Chị vợ lớn của gã vừa ghen vừa hận bèn đi tố giác chồng. Cảnh sát bắt được phần còn lại của số tiền trong nhà và vợ bé của gã tài xế. Và chủ phạm cũng khai hết sau đó.

Những chuyện gọi hồn này trở lại bộ óc tôi bởi hỗn loạn của Mạnh. Chàng nghĩ đến chuyện chàng cũng tìm đến một nhà bà bỏng nào đó—những nhà cầu hồn này đầy rẫy trong những xóm lao động của Saigon—Giadinh—gọi hồn Kiều Dung về hỏi chuyện. Chàng sẽ hỏi nàng chuyện gì ?? Chàng muốn biết vì sao nàng lại nhảy từ gác chuông đó xuống nền đất ?? Lý do hành động ấy của nàng chàng đã biết. Nếu Kiều Dung có vẻ, nàng sẽ nói là vì nàng chán đời. Ça ng biết chắc nàng sẽ nói như thế. Vì lúc đó nàng là Kiều Ngọc, 1 người đàn bà đã chết cách đây hơn 50 năm...

XXX

Mạnh xuống xe trước vỉa. Cảnh công sát khép hở và chàng nhìn thấy chiếc Mercédes đen của Thịnh đậu trong vườn cây. Không nhìn thấy tấm bảng «Coi chừng chó dữ» gần ngay trên cảnh công, Mạnh đi như người mất hồn qua lối sỏi vào nhà.

Tịnh vừa vào nhà, hoặc Thịnh sắp đi đâu đó, vì người tài xế già bận veste trắng có nút đồng, đội kết đang đứng bên chiếc Mercédes. Mạnh nói với ông ta :

— Làm ơn thưa với ông chủ có tôi đến nói chuyện quan trọng. Cứ thưa tôi là ông Mạnh.

Người tài xe đầy cảnh cửa lớn :

— Mời ông vào.

Mạnh đứng trong một hành lang rộng. Lối đi của nhà này còn lớn hơn cả phòng ngủ lẫn phòng làm việc của Mạnh. Bên phải Mạnh là phòng khách, trước mặt chàng là cầu thang. Ánh sáng từ trái cầu trên trầu lò xo xuống có màu vàng mờ ảo. Mạnh nhìn lên cầu thang và nêu lúc ấy chàng thấy Kiều Dung khoan thai, yêu diệu, qui phái bước xuống, chàng sẽ không lấy làm lạ. Những giờ vừa qua trong đời chàng chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng người bước xuống chỉ là Thịnh :

— Đài rồi.. Tôi đang chờ anh qua..

Thịnh la lên khi thấy Mạnh đứng đó. Cũng không có gì lạ trong thái độ gần như mừng rỡ của Thịnh. Giờ này Kiều Dung chưa trở về, tất nhiên Thịnh phải lo âu. Y nắm cánh tay Mạnh kéo vào phòng khách và hai người đàn ông đứng ngay trước mặt nhau. Rõ ràng là Thịnh chờ đợi Mạnh kể chuyện, nhưng Mạnh chỉ đứng ngay ra đó.

— Sao ?? Thịnh hỏi.

— Kiều Dung đâu ?? Mạnh hỏi lại.

— Sao anh lại hỏi tôi ?? Thịnh la lên. Tôi là người hỏi anh câu đó mới phải chứ ?? Anh đi với nàng suốt ngày hôm nay mà ?

Mạnh đi tới và ngồi như ngã xuống lòng giếng. Chàng mồi mệt như sắp ngã xuống ngất đi và thật sự nói như người vừa chạy chết trên quãng đường quá dài :

— Hôm nay tôi không gặp nàng.. Chùa nàng lát 2 giờ nhưng không thấy nàng đến. Tôi chờ mãi đến 5 giờ chiều. Tôi mặc áo phải đi bác sĩ. Tôi tưốn nàng còn đau nên ở nhà. Nếu nàng không tới đó thì nàng đi đâu ??

Mạnh nhìn lén : dưới ánh đèn hồng mặt Thịnh nhợt nhạt với những thơ thịt rung động, giục giALLERY

Thịnh lắp b.p :

— Sao ?? Toa nói sao ?? Sao toa lại..

Trong hai người, Mạnh lại là kẻ thản nhiên hơn. Điều này cũng không có gì là, chàng đã biết Kiều Dung chết rồi trong khi Thịnh vẫn chưa bết. Vả cũng trong hai người, Mạnh là kẻ nhát hơn. Mạnh biết hơn ai hết điều ấy và chàng đóng trọn vai trò hèn nhát của chàng. Kẻ hèn bao giờ cũng tránh trách nhiệm. Chàng đã hèn từ lúc Kiều Dung chạy lên gác chuông và chàng không chạy theo nàng ngay. Hành động thứ hai của kẻ hèn là chối tội và chàng đang chối. Chối hết.

— Nàng không đến làm sao moa biết nàng ở đâu mà đi tìm ?? Hồi chiều moa có vào nhà ngài trang, tìm nàng ở mộ bà Kiều Ngọc. Nhưng cũng không thấy...

Nếu Thịnh bình tĩnh hơn một chút, Y sẽ thấy ngay những màu thuần khá ánh trong lời khai của Mạnh. Chàng vừa nói chàng vừa đi bác sĩ, bây giờ chàng lại nói là chàng có vào ngài trang. Hai tay ôm lấy đầu Thịnh loạng choạng đi tới và cũng buông mình ngồi như ngã xuống ghế:

— Kiều Dung đi đâu ?? Phải tìm cho ra nàng trong đêm nay. Tìm bằng được. Moa không thể chịu đựng được...

Thịnh nắm chặt bàn tay lại, đặt mạnh lên thành ghế, đổi mắt y sáng long lanh và nhìn Mạnh giận hờn.

Còn giận của kẻ hèn nhất trong Mạnh nỗi dậy. Chàng cần có cảm giác giận dữ để có thể đưa, nới vai trò hèn nhất trong đêm nay. Nếu không chàng sẽ nói : «Kiều Dung chết rồi...» và sau câu nói ngắn ngủi ấy, chàng sẽ còn phải nói nhiều nữa. Chàng không chỉ phải cung khai với Thịnh mà thôi, chàng còn phải cung khai tất cả với C.S. Vì chàng là người chứng thứ nhất về cái chết của Kiều Dung. Thịnh có thể không kết tội chàng nhưng cảnh sát có thể kết tội chàng. Đã sống mấy năm trong ngành cảnh sát, chàng dù biết những viên cảnh sát điều tra về cái chết của bà vợ ông nhà giàu này sẽ nghĩ gì về chàng. Họ có đủ lý do và yếu tố để nghi chàng đã giết Kiều Dung; chàng là tình nhân của nàng, nàng đoạn tuyệt với chàng và chàng ghen. Thịnh sẽ khai sự thật với

cảnh sát : Vợ chồng y sắp đi xa. Những gã đàn ông tu tính với vợ người thường là những thằng hèn, bất lương nữa. Người ta chờ đợi loại đàn ông đó làm đủ mọi thứ tội ác. Số khêng ai tin chàng chỉ không theo nàng lên được gác chuông vì chàng bị bệnh chóng mặt không thể lên cao được.

Còn giận đến giúp sáu cho sự hèn nhát của Mạnh làm chàng nghĩ về Thịnh : «Mẹ kiếp... Anh không thể sống thiếu vợ anh được tin tại sao anh không iỗ hết mọi việc khác để đi theo giũa súng. Anh biết vợ anh chán đời trước cả tôi...» Ý nghĩ ấy làm chàng gào giang :

— Khi một người đàn bà muộn.. bỏ đi, không ai có thể ngăn cản được...

— Bỏ đi ?? Bỏ đi đâu mới được chứ ??

Mạnh nhún vai như đó là chuyện hoàn toàn không liên can gì đến chàng. Chàng ngẩng đầu lên thành ghế, ngửa mặt nhìn lên trần phòng để khỏi phải trông thấy bộ mặt nhợt nhạt của Thịnh. Nhưng trên cao kia chàng thấy hiện ra gác chuông nhà thờ và hình ảnh người thiếu phụ áo xanh rớt từ trên cao đó xuống. Chàng rung minh, nhắm mắt lại. Chàng vẫn nhìn thấy nàng.

— Như thế này, mình phải làm sao ?? Mạnh...

Tiếng kêu thảng thốt của Thịnh kéo Mạnh trở lại hiện tại.

— Toa từng làm cảnh sát, toa biết hơn moa những việc gì phải làm trong trường hợp này. Mình bao cho cảnh sát nhớ họ tim ..

— Vợ toa mới đi vắng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ — Mạnh nói — Họ không ghi những lời yêu cầu đâu. Phải ít nhất là vắng vài ba ngày ..

— Đó là trường hợp những người bỏ đi thường. Vợ moa khác. Toa biết là vợ moa .. không bỏ đi. Nàng muôn tự tử. Toa quen với cảnh sát nếu toa nói cho biết vợ moa là người thế nào, chắc họ sẽ tin toa.

— Tôi không có quyền gì nhớ họ trong vụ này. Thủ chờ đến mai xem. có thể nàng chỉ đến nhà một người chị em bạn nào đó của nàng.. Hoặc nàng đau bất ngờ. Thiếu gì chuyện có thể xảy ra làm nàng không về đây đêm nay..

— Nhưng nếu ngày mai nàng cũng không về thì sao?

— Thì toa là chồng nàng, toa phải làm việc đó..

— Trinh báo cảnh sát và nhớ họ tìm giúp.

— Toa không chịu giúp moa sao??

Mạnh nhăn nhó:

— Không phải là moa trốn trách nhiệm nhưng trước pháp luật, chỉ có người chồng là có quyền trình báo về hành động của vợ..

— Nếu vậy moa sẽ đi trình. Ngày sáng mai,

— Đừng hy vọng gì họ làm xao trộn cả Saigon— Chợ lớn để tìm vợ toa cho toa. Mỗi tháng, thành phố này có cả trăm vụ đàn bà bỏ nhà đi mất tích. Vài tháng, có khi là vài năm, mấy bà đó lại xuất hiện, chẳng thấy bà nào đi mất luôn...

Thịnh nhắc lại như một anh bé con bướng bỉnh

— Nhưng vợ moa khác...

Mạnh đứng dậy :

— Thời, moa phải về.

— Mạnh. Ở lại với moa...

Thịnh nói như nǎo nǐ :

— ...Ở lại với moa cho đến lúc người ta đem xác nàng về...

Mạnh giật mình :

— Đem xác nàng về ??

Chàng bàng hoàng khi thấy Thịnh nói như y biết chắc Kiều Dung đã chết. Như y đã trông thấy nàng chết rồi vậy.

— Moa tin như thế...

— Bây nắc—Mạnh gương cười nhưng miệng chàng chỉ nhăn lại như khi chàng mếu—Tòa bị ám ảnh và chuyện tự tử hơn cả Kiều Dung nữa...

Chàng bước vội ra cửa phòng, miệng nói với lại :

— Lúc nào nàng về, nhớ gọi điện thoại cho moa biết. Bất cứ giờ nào cũng cho moa biết...

Tại cửa Mạnh ngoái lại nhìn Thịnh. Chàng thấy gã đàn ông hơi mập, hơi lùn, đứng đó như hoàn toàn xa lạ với chàng. Như đây là lần thứ nhất chàng nhìn thấy gã. Thịnh đứng đó, mặt cúi xuống, đầu gục trên ngực, hai bờ vai u lén và bụng phuỗi ra. Gã đứng như người bất tỉnh nhưng không ngã xuống. Mạnh bước vội ra khỏi phòng. Chàng không biết là chàng nhòn gói đi qua hành lang. Chàng cũng nhòn gói đi trên lối sỏi ra khỏi vỉa.

Sau này, lâu lắm sau này, Mạnh mới nhớ lại chi tiết khi chàng ra khỏi hành lang, chiếc Mercéde đen của ông chủ không còn đậu ở đấy như lúc chàng đến.

XXX

Mạnh đi lang thang suốt đêm trong thành phố, Mờ sáng, chàng về tới căn phòng độc thân. Như chỉ đợi chàng mở xong cánh cửa phòng, tiếng chuông điện thoại reo vang trong những căn phòng vắng.

— A lô...??

— Mạnh phải không ??

Ngay cả trước khi nháu ống điện thoại, chàng đã biết người gọi tới là Thịnh. Chàng nghĩ : «Đây là lần cuối cùng..» và ý nghĩ ấy làm chàng thêm can đảm và sức khỏe sẽ nói được thành, tiếng đê chịu đựng nốt đoạn cuối tắn thảm kịch này.

— Sao ??

— Đúng như moa sợ..nàng đã..chết..

Mạnh yên lặng. Chàng thấy thái độ yên lặng thích hợp nhất cho chàng. Bên tai chàng tiếng Thịnh thở mạnh như khò khè :

— Moa vừa được tin báo xong. Người ta tìm thấy nàng ở nhà thờ Bình Lạc..

— Nhà thờ Bình Lạc là nhà thờ nào ?? Ở đâu ??

(CÒN NỮA)



PHIEU

TÊ ĐÈ

— Chúng ta bị xập bẫy của cuộc đua.
— Uống cà phê thứ hơn. Đừng nghĩ tôi chuyện

nhé.

— Tôi ngửi thấy mùi hòa bình rồi.

— Thơm bằng mùi cà phê không?

Cười không trả lời.

— Tôi cho rằng hòa bình là thứ cà phê filter

hoa bình nhỏ giọt.

Một người bạn cầm tờ báo đầy cửa vào.

— Chuyên viên nghiên cứu hòa bình về.

— Có gì lạ chưa?

— Sắp rồi. Thượng viện không O.K.

— Lười ra ngoài và ngại đọc báo quá, dành trên giải Nobel xem ai đến báo tin hòa bình đầu tiên.

Tất cả cười và nhấp cà phê. Không có đàn bà hiện diện trong phòng thì không có gì trầm trọng.

Hỏi người bạn sinh viên mặc jeans nhưng màu xanh đậm:

— Còn ông, có gì lạ không?

— Sắp đi lính. Không đủ tuổi để theo cao học.

— Trong khi chờ đợi ông làm gì?

— Bè bạn, cà phê và rửa ảnh. Hôm nay tôi có tem một nữ ca sĩ đến đây chụp ảnh.

— Ông chụp bằng Flash?

— Không. Bằng cái đèn kia.

Người bạn chỉ cái đèn có chụp làm bằng kính đựng rượu chất Bồ Đào Nha.

— Em giông một con mustang. Em đòi chụp hình

không quần áo, nhưng em khôn lầm, bắt tôi chụp bằng polaroid để không có cái thứ hai. Em lấy hết những bức kiểu Eva này.

Anh chỉ vào người bạn ký giả lúc đó đang cởi trần mặc quần lót, cười và bảo:

— Tôi thấy thân hình em không hấp dẫn bằng bộ xương của ông. Thân hình ông mà chó các sinh viên kiến trúc học nặn tượng Chúa thi nhât:

Cười và uống cà phê. Thêm va ám.

— Ông còn thuốc không?

— Cò Bastos thật.

— Hút tạm cũng được. Sáng không có thuốc thì thấy hòa bình còn xa lắc!

Người sinh viên:

— Các em thích sờ thử nhưng da hươu này lầm.

Một người ngồi cạnh sờ thử và gật đầu đồng ý.

— Không hiểu, một sáng mờ mịt như dậy, người ta loan báo có hòa bình nó sẽ như thế nào?

— Linh, cảnh sát, sinh viên, học sinh sẽ xuống đường ôm hôn đàn bà, con gái mà không bị họ từ chối cũng như không bị vao bót.

— Có kẻ không tin là người ta có hòa bình. Các ông biết không, có lần mấy đại binh được một người coi chừng thả họ, họ đã không chạy trốn và cuối cùng người đó phải bỏ họ trở lại trại giam một mình, họ mới dám đi.

— Khoái nhất là được nhảy lên một cái scooter đi lang bang không bị hỏi giấy.

— Hòa bình thì cũng vậy thôi. Vẫn phải làm

tình. Vẫn thất nghiệp.

Anh bạn ký giả nói tên:

— Đừng lo. Lúc đó những kẻ thất nghiệp thâm niên sẽ sống. Chỉ những kẻ mới thất nghiệp thì chơi với.

— Không biết lúc trao trả tú binh người ta có công tay tú binh không nhỉ?

— Chắc không đâu. Hơn nữa không lẽ mình lại còng tay bằng công U.S.A. Việt Nam mình đã chế được còng tay đâu!

Cười và uống cà phê.

— Cờ cần hơn công. Cần may cờ để cắm đất. Nếu muốn chắc ăn nên bắt đầu chúng may cờ lên quần áo như Hippy Mỹ mặc quần áo may bằng vải sao và sọc!

Cười và uống cà phê.

Bây giờ chúng tôi xem một vài cuộn phim để chuẩn bị đêm đi rạp nổi.

Chiếc trực thăng bay qua những đồng cỏ ở Khánh Dương. Những đồi ở dưới như những con tê giác màu lá cây nằm im lìm.

Vinh trầm lặng, Đạt lầm lì. Loan với mái tóc dài tung ngược về phía sau thành những giòng đen.

Chiếc trực thăng hạ thấp xuống xa dưới một đàn nai năm con. Chúng chạy vòng tròn. Bốn con thoát. Một con trúng đạn.

Họ ra khỏi trực thăng và Loan đến ngồi cạnh con nai lấy tay vuốt mặt che nó. Tay Loan bết máu. Đó là một con nai con.

— Hoa binh mà xác súng đi săn nai ở đây thì tuyệt!

— Ông thấy màu ở đoạn này thế nào?

— Thêm chút vàng nữa cho màu cổ bắt nắng lên một chút.

— Rất tiếc phải cắt một số phần mặt anh Vinh rất được nhưng gió trên trực thăng mạnh quá làm bay cả râu già.

Anh bạn ký giả bàn thêm:

— Đừng tiếc, để minh còn bị cắt mà!

Đến trưa hai người bỏ về. Còn lại ba. Ăn cơm, uống nước sinh tố, mua Winston và 555. Lấy đèn ghé xếp xuống sàn nằm hút thuốc và chuyện gẫu. Tôi xem cuốn Atlas Classique một cách chăm chú?

— Ông xem bản đồ làm gì vậy?

— Đang xem xem mình phiêu lưu những đâu ở Âu Châu.

— Trong những chuyến đi này ông có Love Story không?

— Không thể gọi Love Story được nhưng cũng khá thú vị. Chuyến từ Thụy Điển về Paris tôi gặp một cô gái Thụy Điển có đôi mắt thật là như nhiều mảnh thủy tinh màu ghép lại.

— Ông gặp trường hợp nào?

— Hôm đó tôi chợt nhìn vào cửa kính xe lửa thì tôi bắt gặp một em nhìn tôi. Tôi quay sang thì em mỉm cười với tôi. Tôi chắc có lẽ em có cảm tình với tôi vì tôi và em trông Hippy nhất trong toa xe. Hơn nữa tóc đen đối với Bắc Âu thì hấp dẫn lắm. Em lấy ngón tay ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi cũng dạy theo em.

Em dẫn tôi vào toilette. Em không biết tiếng Pháp và tiếng Anh, Tôi hỏi tên em bằng tiếng Anh em hiểu và lấy bút viết tên lên bàn tay, tôi cũng lấy bút viết tên tôi cạnh tên em. Quen nhau như thế đấy. Em rút ma túy rủ tôi hút. Hút xong lơ mơ không chịu được, Tôi và em cứ ngồi trong toilette ôm nhau hôn và ngủ đến sáng.

— Ông và em chỉ có thể?

— Có chứ. Tôi và em make love trước khi tàu đậu để sang ferry boat. Lúc hút ma túy thi to to mồ không nghĩ tới chuyện đó được.. Bi ferry boat vào mùa đông đẹp lắm, nước sông đen không thấy gì.

— Thụy Điển có gì lạ không ông?

— Mặt trời đêm. Đầu mặt trời lơ lửng gần chân trời, Ánh sáng như ánh trăng. Có đèn mè quâ tôi đi ra ngoài ô vắng không có một người. Lúc đó sợ chết một mình kinh khủng. Ở Thụy Điển thì bánh mì và sữa ăn uống tự do không phải trả tiền. Ngày cuối cùng gần hết tiền tôi phải vào một tiệm gọi một cái bánh ngọt. Một nũ chiều dài vẫn đã mang cho tôi cái bánh đặt trên một cái đĩa lớn, trông thật khôi hài. Ăn xong, tôi ăn bánh mì và uống sữa no. Chỉ chờ có thể.

— Sau đó ông và em có gặp nhau ở Paris không?

— Trước khi chia tay, tôi có cho em địa chỉ ở Paris và em bảo hè tới em sẽ sang gặp tôi. Hè đó tôi đã bỏ không đi hái nho kiếm tiền cùng bạn. Chỉ chờ em gõ cửa phòng nhưng cuối cùng em đã không đến. Bây giờ tôi còn nhớ rõ tiếng ho của em.

— Tại sao ông lại nhớ thử âm thanh đó?

— À tại đêm đó em ho nhiều lắm. Có thể em hút ma túy nhiều quá.

— Ông có đi Thụy Sĩ không?

— Có, cảnh đẹp nhưng tôi không thích.

— Tôi có nhớ hình như Henry Miller cũng cho rằng cảnh Thụy Sĩ đẹp đến độ nhảm chán vì quá gọn gàng.

— Đúng. Tôi cũng thấy thế.

— Và ở Thụy Sĩ không có ăn mày như Miller lại càng chán. Ông ta bảo thành phố nào còn ăn mày mời cho du khách cái thứ bỏ thi được. Nói đến ăn mày tôi lại nhớ Miller cũng kể chuyện về rận. Ông ta kể là ở một thành phố ông ta và bạn đang ở trong nhà thờ xem lễ thì chợt ông bạn bỏ đi. Miller đi tìm bạn thì thấy bạn mình đang tràn truồng trong WC bắt rận. Ông ta lại kể nếu ở Paris mà thấy rận trên giường thì chúng ta đừng nên than phiền với bà chủ nhà vì dân Paris nói tiếng sạch. Cuối cùng ông ta nói đến thứ rận đặc biệt đó là những đứa trẻ nghèo ở miền ngoại ô Ý. Những đứa trẻ ôm yếu thường chạy đến đút hơi sau một chiếc xe của du khách để xin tiền. Chúng bám lấy xe như những con rận và chỉ rời xe khi được du khách cho tiền.

Anh bạn ký giả lại bàn thêm:

— Nếu thế chúng ta cũng có thể nói Hoa Kỳ có rất nhiều rận. Thứ rận bám lấy viện trợ.

T. như quên chuyện Thụy Điển, đặt cuốn Atlas clasique xuống bàn, lấy điếu Winston hút và nói :

— Thực ra, theo quan niệm mới về địa dư chúng ta nên dạy trẻ là không có biên giới của quốc gia, cái lối dạy hình chữ 2, hình lục lăng, hình chiếc giày ông xưa rồi. Minh phải dạy chúng là chỉ có những vùng kinh tế, vùng đó là Phải vẽ lại bản đồ thế giới mới phải !

Bây giờ, người bạn bỏ đi lúc trưa trở về nách kẹp tờ Hòa Bình, Sông Thầu, Dân Chủ Mới. Anh được T. nhờ theo dõi tình hình để báo cho anh biết khi nào hòa bình.

— Khá hơn không ?

— Có dấu hiệu hy vọng. Nhiều ký giả ngoại quốc rời VN. Họ là những con kền kền. Bay đi là có hòa bình.

Buổi chiều mưa. Tôi lấy một điếu 555, mặc áo mưa, rời căn phòng của bè bạn về nhà trước giờ giải uighiem. Mưa thành phố tỏa dẹp như có hòa bình rồi

Đêm nghe TV với những thông cáo liên tiếp của BQP.

xxx

giới thiệu sách

● HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU

- Tập truyện đầu tay của Hoàng Ngọc Tuấn, cây viết dễ thương nhất năm 1971.
- Hình như những người yêu nhau phải đọc cho được.
- Quán Văn xuất bản.

● QUÂN VƯƠNG (Le Prince)

- Kiệt tác phẩm bất hủ của Machiavel — Quân Văn xuất bản.
- Chưa thể lãnh đạo, chỉ huy, làm chính trị, học chính trị nếu chưa đọc «Quân Vương».
- Tổ quốc lâm nguy ? Tại sao lâm nguy, trách nhiệm của ai. «Thức chữa» là gì ? Machiavel đã ghi rõ ràng trong Le Prince.

● CÁ NGỢI CÔ ĐƠN (The secrets of the heart)

- Dành riêng cho những người cô đơn hay thích cô đơn.
- Nhưng ai yêu Khalil Gibran không thể không đọc — Quân Văn xuất bản.

Vũ khí thời đại...

(Tiếp theo trang 7)

Cánh phổi hợp đủ thời gian lớn lên ăn học...Nhưng kỷ luật là tối thượng, kỷ luật là sức mạnh bắt buộc phải giam giữ. Đây không phải là người sĩ quan có trường hợp giảm khinh riêng của nó nhưng là một tên linh phạm quân kỹ. Phải nhớt. Bình chửng Quân cảnh, thửa hành kỷ luật quân đội không dung tha và tự vị được. Bất cứ trường hợp nào. Quân lực đứng trên kỷ luật sắt được cấu tạo bởi chiếc còi hồn vang tiếng và tờ giấy «giải giao» đầy sáng tạo.

Ba trường hợp khác xa tất cả mọi tính chất người, việc và nơi chốn, nhưng có chung một đặc tính, đặc tính căn bản tàn khốc dù đại diện cho toàn thế phái vở : Sự khinh miệt con người. Phải, chỉ có thể cho một khinh miệt trầm trọng nên người không nhìn như một sinh vật có riêng tư giá trị, có trường hợp đau thương và nguy biến riêng, người có khuôn mặt ngầm ngầm, người eó hào hùng cầm lạng... Người không thể đánh số khùng thê xác định bằng tần bài điện tử, người không chỉ phải «sưu tra», người không phải chỉ được xác định bằng Tư pháp lý lịch, chứng chỉ tình trạng hợp lệ quân dịch, giấy chủ quyền, bằng lái xe, giấy hoàn dịch, phép xuất trại, sự vụ lệnh, căn cước, chứng chỉ tại ngũ, bản sao văn bằng...Không phải như thế, người lính thiêng cao cả hơn hết mọi thứ giấy tờ, người đẹp để giá trị gấp vạn lần chứng chỉ. Người vượt khỏi tờ giấy, người đầy đủ mà không có một con số, một chàng sẽ nào đại diện nổi. Trong mỗi tế bào con người không chỉ là những hạt nguyên tử nhưng chứa cả siêu vi của càn khôn, trái tim người là vũ trụ bí ẩn và tha thiết. Chứng chỉ nào để chứng nhận nổi can đảm, niềm đau đớn của con người, bản sao nào sao y bản chính được nổi xúc động khó khăn

khi người lính bay trên một vầng lửa đạn đỏ lửa, sự vụ lệnh nào cho phép hay bắt buộc người lính phải rời giao thông hào, cong mình xuống, tay kẹp khẩu súng, tay xách thùng đạn, ba lô nặng trên lưng, nón sắt trật quai che kín mặt.. chạy, bó, lết từng phanh đất, lung túc đán ui để tiếp đạn cho khẩu đại liên đang đổ nòng vùng vẫy...Và có giấy phép nào để cấp người lính mắt mờ lớn, mờ thật lớn nhưng chỉ còn một trong trắng đục xám, tay «bắt chuồn chuồn» chân đạp đạp giật giật, móm cồ mờ đè nói, ú ớ, thều thào... «Bác sĩ, bác sĩ...chết... chết cứu...em» máu úa đường tim thầm từ hai mép và đi... khuất. Có giấy phép nào để cấp được cho chuyến đi lặng lẽ đau đớn đầy, có tờ giấy nào không ?

Nhưng thôi, đâu phải lỗi do một người, một đoàn thể, một quốc gia...Súng đạn chỉ là một đồ dùng trong tất cả các đồ dùng để tàn phá Thời đại này có đủ phương tiện khác để xóa tan, tẩy sạch và hủy hoại con người. Thời đại giết người im lặng, hợp lý và hữu hiệu... giết bằng phân loại, bằng nghị định, bằng sắc lệnh, giết với sự tinh tảo, binh thắn, tinh xảo, tay không đinh máu, hồn không bắn khoan—Giết trên giấy, bằng giấy.

ĐẠI LÃNG



ĐAU NHỨC
Uống
Budon
tri:
Nhức đầu, nhức răng, đau mình, nhức mỏi



Méo mó nghề nghiệp

Em saxy vào phòng khám bệnh. Bác sĩ nói:

— Cố cởi y phục ra, nằm lên đây..

Em quen miêng:

— Bác sĩ cởi trước đi..

GIÁ BIỂU QUẢNG CÁO TRÊN TUẦN BÁO ĐỜI

Vì giá giấy báo tăng, kể từ 1-1-1972, tuần báo Đời phải tăng giá biểu đăng quảng cáo như sau :

— TRANG BÌA SAU : 20.000đ. mỗi kỳ

— TRANG TRONG : 15.000đ. —

— 1/2 TRANG TRONG : 8.000đ. —

Chúng tôi tin tưởng quý vị thân chủ thông cảm, và chúc quý vị thành công, thịnh vượng

Tâm sự bạn đời

Những lời thơ cho anh

Chợ lớn ngày 27-5-72

Kính Chủ,

Cháu là tác của bài thơ: «Những lời cho anh» mà quý báo không biết và tình bay cố ý đã cho đăng có phần nửa bài trong Đời số 132. Sự việc này làm cháu vô cùng thắc mắc cũng như đã đem lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp về lối làm việc của tuần báo Đời. Thưa chủ cháu rất lấy làm tiếc đã viết lên những điều này. Thế nhưng cháu mong rằng sự giải thích xác đáng của chú sẽ đánh tan đi tất cả những nghi vấn và nhận xét của chán đối với Đời.

Tại sao bài thơ quý báo chỉ cho đăng có phần nửa? Phải chẳng đoạn sau có điều gì khiếm khuyết hay lối hành văn không được như ý? Đó là một việc làm tắc trách (đu) của tuần báo Đời, hoặc vì kiệm ước trang báo Đời đã cho cúp: «ngang hông» một cách (cầu) thà vể lại »Những lời thơ cho anh» cũng như các bài thơ khác, tại sao quý báo không cho đăng ở mục thơ mà lại «nhét» vào mục tâm sự bạn Đời.

Thưa cháu với những thắc mắc xác đáng trên cháu mong chú cũng như quý vị có trách nhiệm sẽ vui lòng giải đáp hộ cháu; Thứ nhất là để giữ vững những uy tín có giá trị về tuần báo Đời (Vì một số bạn bè cháu họ đều là độc giả và thân hữu của Đời. Khi xem xong bài thơ mà quý báo đã cho đăng có phần nửa. Họ lấy làm ngạc nhiên và buồn cười về sự việc này. Họ cho đó là một hành động có tính cách xem thường những nhã ý của độc giả dành cho tuần báo Đời).

Trong khi chờ đợi sự giải thích của chú, trên Đời, cháu thành thật mong chú tha thứ những lỗi lầm đáng tiếc nếu có trên bức thơ này và xin chú ghi nhận nơi đây sự cảm ơn sâu xa nhất.

TÔN NỮ THUY Ý

TRẢ LỜI:

Toà Soạn Đời rất lấy làm tiếc đã làm cô buồn lòng. Sở dĩ bài thơ đó đăng vào mục tâm sự bạn Đời vì nội dung đề cập đến Đại úy T.T.Vinh, mà trang TSBĐ đang đăng tải. Mong cô tha lỗi.

Đôn quân

Ban mè thuột, ngày 24.5.72

Kính gửi Ông

Tôi có một ý kiến nhỏ này mong Ông đừng lèn báo, đề nghị rằng tôi cũng có góp một ý nhỏ trong tình thế «Tổ quốc làm nguy» này.

Thưa Ông, số là trong thời gian gần đây Tổng Thống có tuyên bố rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn trong vòng 4 tháng tới (chắc là cả quân sự nữa), —

Mà thật tế cũng cho chúng ta thấy rằng tình thế hiện tại rất khó khăn một cách cấp bách, tình hình quân sự quá đỗi dồn áp lực. C S có gấp rút xúc tiến mặt quân sự để hỗ trợ cho chính trị trong trang huống gần như là chạy đua với thời gian.

Nhìn lại chúng ta, kêu thiếu linh phái tinh chuyện đòn quân, mà đòn là đòn thật sự rồi !! bởi vậy tôi xin Ông góp một ý kiến trên mặt báo là tại sao thiếu linh một cách cấp bách lại không lấy những quân nhân biệt phái cho các công sở về, đó là những người trong hàng tuồi tổng động viên thật sự, đã không cần đòn quân mà lại trai trẻ, khỏi phải huấn luyện trong thời gian cấp

bách này, đã đỡ tổ thi giờ mà còn khôi tốn tiền huấn luyện ! Ông số quân nhân bị bắt phải có đến 43 sư đoàn có phải là ai gì đâu? Ngày lớp tuổi cho phép trông mong làm được việc hiện đã còn dư dả biệt phái như vậy, tại sao chúng ta lại phải đòn quân lớp già 40, 41, 42, 43 tuổi?

Lấy lớp già khú để, đã hết gân đây gánh mang gia đình và để làm gì, có tình thần đâu, sức khoẻ đâu để lo việc cho quân đội, dù là không tác chiến.

Vậy tôi xin gióng lên một tiếng chuông nhỏ này để lưu ý quí vị bên hành pháp cũng như phía Lập pháp có trách nhiệm việc trên thêm một ý kiến-

TOÀN CHÂU
Ban mè thuột

Tâm sự một độc giả ở Phan Thiết

Phan thiết, 20.5.1972

Kính gửi Bác Chu Tử

Mỗi trưa thứ sáu báo Đời mới xuất hiện ở Phan thiết tôi là người đến mua tờ báo này trước nhất khi báo vừa bày ra trước quán cafe mà tôi hằng uống vào buổi sáng.

Vì cùng một số người là độc giả trung kiên của tuần báo do ông chủ trương và nhật báo Sóng Thần chúng tôi rất hân hạnh cầm tờ báo mà chúng tôi đồng ý nhất

1)-Thắng thắn

2)-Tiếng vọng thiết tha của lớp người bị đe nén

3)-bi sát vào đe tài.

Và nhiều bài vở rất hay ít có báo nào theo kịp.

Đó là sự hân diện của chúng tôi biết sự chọn lựa (Tôi không dám nói là đúng đồng tiền bát gạo)

BẠCH HẠC

HÀNG TUẦN BẠN ĐÃ ĐỌC:

tuần báo ĐỜI

Phát hành mỗi chiều thứ năm

THÌ HÀNG NGÀY BẠN KHÔNG THỂ QUÊN :

nhật báo SONG THÂN

