

ĐỜI

KHÚC
QUANH
LỊCH SỬ VN

03551
D642+

ĐỒI

SỐ 131 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ
TUẦN LỄ TỪ 11-5-72 ĐẾN 18-5-72

DẶC BIỆT: 1972, KHÚC QUANH MÁU LỬA

- CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH «KHÔNG CHỦ THẮNG» CỦA MỸ : người xứng huế
- CHIẾT ĐỨNG : phan nhat nam
- NGƯỜI DÂN TRONG NHỮNG VÙNG LỬA ĐẠN : hải lưu
- 1972, KHÚC QUANH MÁU LỬA CỦA CHIẾN TRANH VN : đời

CHÁNH TRỊ :

- THÀNH PHỐ ĐẦU TIÊN CỦA MIỀN NAM THẤT THỦ : lý doang yén
- NGÀY CHIẾN TRANH VIỆT PHÁP BÙNG NỔ : Hồ Chí Minh với kế hoạch Navarre

VĂN NGHỆ :

- CÂU CHUYỆN CHÂN LÝ : phest
- PHIÊU : tèae
- CÂU CHUYỆN MỘT THÀNH PHỐ : nguyễn khacn hưng
- KẺ BÁN MÁU : nguyễn thuy long
- GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT : hoang ha thanh
- LUẬN VỀ GIỀU THUYẾT : doan quoc sy

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NÓI VỚI ĐẦU GÓI
- THƠ ĐỜI
- SINH TỬ PHU
- TRANG THƠ
- ĐỜI MUÒN MẮT
- ĐỜI BUỒN TÌNH HOA
- THỜI SỰ THẾ GIỚI
- THỜI SỰ TRONG NƯỚC
- ĐIỆN ẢNH
- NHIẾP ẢNH
- S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :
Bà TRẦN THỊ ANH MINH
Chủ trương biên tập

CHU TÙ?

Tòa soạn 143-145 Công Oanh S.G.
Đ. 1. 22.323
(Phát hành mỗi sáng thứ năm)

Người dân đòi hỏi được lãnh đạo

Trận hiến bùng nổ đã bước sang tuần lễ thứ sáu, với khoảng 500 ngàn người tỵ nạn, trên 15 ngàn người bị chết, cả thường dân lẫn quân 2 bên, ba thị xã bị tàn phá đồ nát, và con số người tỵ nạn còn gia tăng nhanh nữa, với các hậu quả của sự già tăng đó.

Tình trạng quốc gia đang nghiêm trọng, không phải chỉ trong lân vực quân sự mà còn nghiêm trọng trong lân vực kinh tế xã hội và chính trị.

Về quân sự đáp lại các vũ khí tối tân do Nga Sô đặt vào tav đồng bao, binh lính miền Bắc đê mang vó tấn công chúng ta, thì Hoa Kỳ đã sẵn có vũ khí tối tân khác để cung cấp cho quân đội VNCH, dù hơi trễ nhưng cũng đầy đủ. Để phó lại các sư đoàn tăng viện của Cộng Sản từ miền Bắc xâm nhập, Hoa Kỳ đã tăng gia hàng trăm phi cơ mới trở lại Thái Lan, tăng số hàng không mẫu hạm lên sáu chiếc, mỗi chiếc mang hàng trăm chiến đấu cơ, tăng cường số phi vụ B52 v.v...

Tóm lại, mặt trận quân sự không phải là mặt trận đáng lo ngại nhất.

Đáng lo ngoại nhất vẫn là các vấn đề nội bộ của ta, mà điểm chính là mối lo về sự lãnh đạo yếu ớt từ trên xuống dưới.

Hơn bao giờ hết, trong cơn bối rối này, người dân miền Nam mong muốn và đòi hỏi được lãnh đạo, để cùng cứu nước, cứu chế độ dân chủ tự do, và tự cứu mình.

Trong khung cảnh nghiêm trọng đe nặng lên số phận chung, người dân miền Nam sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh đích đáng khi các nhà lãnh đạo đòi hỏi. Với vai trò báo chí độc lập và đổi lập, trong thời gian qua, tuần báo Dời cùng như nhật báo Sóng Thần đã không hổ thẹn nhận rằng chúng tôi cố gắng hết sức để đóng góp vào cuộc chiến đấu chung, yểm trợ và nâng cao tinh thần chiến đấu của toàn dân, và quân đội, thúc đẩy các nhà lãnh đạo phải thực sự lãnh đạo cuộc chiến đấu đó, và giám sát những xung khắc và bất đồng ý kiến nội bộ giữa báo chí với chính quyền.

Ngược lại, chúng tôi nhất quyết đòi hỏi chính quyền — hành pháp cũng như lập pháp — phải đóng vai trò lãnh đạo một cách xứng đáng, có trách nhiệm và hữu hiệu.

Tình trạng rối ren lúc đầu phải chấm dứt để cho các đường hướng và mục tiêu lãnh đạo được vạch ra đầy đủ, các biện pháp lãnh đạo được đưa ra quyết liệt và minh bạch.

Trong tuần lễ trước Tòng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tỏ ra cương quyết khi bổ nhiệm một vị tư lệnh quân khu mới cho vùng I, một phụ tá là Ông Tham Mưu Trưởng cho chiến trường miền bắc, thay thế và cách chức 2 tướng lãnh.

Bây giờ là lúc Tòng Thống Thiệu phải tỏ ra cương quyết hơn và có sáng kiến nhiều hơn nữa trong việc lãnh đạo hậu phương, làm sao để huy động được năng lực của hậu phương vào công tác yểm trợ tiền tuyến, cứu trợ đồng bào tỵ nạn, mà các công tác đó đều có thể tạo khí thế đấu tranh mạnh mẽ chống Cộng Sản.

Chúng tôi xin nhắc lại, người dân miền Nam đòi hỏi được lãnh đạo, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh để chúng ta cùng tồn tại với lý tưởng tự do dân chủ của chúng ta tồn tại.



KHA TRÂN ÁC

Phép lạ

Chiều ngày 4.5 Đầu Gối tới thăm bà mẹ của Trịnh-Công-Sơn, vừa chạy giặc từ Huế vào Saigon. Đề nghe ba kề những chuyện thảm của hàng ngàn người tỵ nạn chiến tranh. Chẳng hạn chuyện 1 gia đình lao động, gồm hai vợ chồng 8 đứa con, người vợ bị đạn chết ở Quảng Trị, người chồng mang 8 đứa con chạy bộ vào Huế, đọc đường cả 8 đứa con đều bị hỏa không phải là miền Nam mà là Bắc Việt.



Vụ tướng Giai

Vụ tướng Giai bị cách chức, bị điều tra làm Đầu Gối sững sốt. Đầu Gối không phải là bạn thân của tướng Giai nhưng tướng Giai đã trai thán Đầu Gối ở nhà riêng hai, ba lần để bàn luận về thời cuộc và Đầu Gối thấy tướng Giai không những là người có kiến thức sâu rộng mà còn là người có tâm huyết. Vậy mà nhất đán tướng Giai bỏ rơi các chiến hữu, một mình đập trực thăng về Huế làm tan rã cả một sư đoàn dưới quyền chỉ huy của ông.

Ông còn gửi tâm thư cho các chiến sĩ đề tuyên bố: «Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước lịch

dọa làm cách mạng nhưng có đứa chò nào thực sự làm cách mạng đâu. Chỉ có cách mạng thực sự mới trù vớt được miền Nam. Nhưng ai làm cách mạng bây giờ? Cái nhau ôm tội một hồi không đi tới đâu. Đầu Gối nói với anh em: «Tôi không tin là miền Nam sẽ có cách mạng nhưng tôi tin là sẽ có phép lạ cứu vớt miền Nam, chúng ta khỏi phải lo cù việc ăn no ngủ kỹ, rồi đâu sẽ vào đó Kẻ chiến bại không phải là miền Nam mà là Bắc Việt».

Nguyên đi rồi Nguyên lại về

Một người bạn của Ng.tiến Lãng vừa viết thư cho 1 người bạn báo tin sửa soạn gấp để trở về VN. Ng.tiến Lãng là người thân tín của Bảo Đại. Ng.tiến Lãng về VN chỉ là để sửa soạn cho sự trở về của Bảo Đại. Nhiều người cho rằng 1 phần đất miền Trung sẽ biến thành vùng trại độn do Bảo Đại làm trọng tài. Riêng Đầu Gối nghĩ Bảo Đại về nước hay không về cũng không thành vấn đề.

Đầu Gối chỉ cầu mong cuộc chiến này sẽ sớm giải quyết để dân đỡ chết. Đầu Gối O.K với bất cứ giải pháp nào miễn là chấm dứt được chiến tranh.

Cứu trợ

Ngày chủ Nhật tuần trước 30 tuần báo Đời đã tổ chức cuộc bán đấu giá các tác phẩm của nhà văn Trần Nhật Hoan tại quán Cà Tre, Kết quả tài chính rất khả quan. Chỉ một buổi sáng bữa đó số tiền thu được đã đến cứu trợ đồng bào đã lên tới gần nửa triệu. Hiện nhà văn T.N Hoan còn tiếp tục đem bán cuốn tiểu thuyết của anh để thu thêm tiền cho đồng bào nạn nhân chiến cuộc. Khi nào số tiền đủ lớn thì báo Đời sẽ công bố đầy đủ và lập một phái đoàn ra Huế để trao tặng phần quan của nhà nước. Vì sự đổi lận

tri thi phái đoàn sẽ ra thẳng QT. Đầu Gối tuy sức khỏe rất suy yếu nhưng hứa sẽ tham gia đi cùng phái đoàn. Đã từ lâu nay Đầu Gối cảm thấy mệt mỏi, chính vì không hoạt động, phải nằm dưỡng bệnh. Không hoạt động thành ra cũng không được ham gia vào các công tác hữu ích nào để gây hứng khởi, tạo sinh thú cho chính mình. Vì vậy chuyến đi cứu trợ này sẽ là một điều chỉnh Đầu Gối mong đợi.

Khi nào đi Huế, Đầu Gối sẽ xin mì Ông Tổng Trưởng Giáo Dục Ngô khắc Lĩnh cùng đi. Ông Ngô khắc Lĩnh là nhân vật chủ tọa cuộc bán đấu giá làm việc nghĩa của báo Đời, và chính ông Tổng trưởng đã mua một cuốn sách với giá 100 ngàn. Hy vọng rằng với sự hách hải của ông Tổng trưởng Giáo dục, các sinh viên, học sinh và giáo chức toàn quốc sẽ hách hải thêm để tham gia công tác cứu trợ đồng bào.

Nhân vật thứ hai đáng ca ngợi trong cuộc bán đấu giá này nữa là nữ ca sĩ Khánh Ly, bà bầu của quán Cà Tre chính nhờ Khánh Ly là oán rất hay, sau khi cô đi Huế mới trở về, mà nhiều quan khách bị kịp thời. Chính vì thái độ bình chân như vại này đã là nguyên nhân của tình trạng hiện nay. Đặc biệt, NS xí xóa, không dám đóng gi đến việc BV xua quân, cũng không tỏ vẻ áy náy, lộ vẻ biết ơn các chiến sĩ dám sương dài nắng, xô g pha nơi mũi tên hòn đạn để các NS, DB ngồi mát ăn bát vàng.

Một nhận định như rứa có thể coi là thiếu quân binh, thiên vị ra mặt. Thái độ thiên vị này rất có thể vì NS ăn phái bà CS, nhưng giả thuyết này xem ra vơ đưa, cho nên có hiểu chăng là qua bài thuyết trình vừa kể, NS Mẫu chứng tỏ một tinh thần đón gió. Gió sắp đổi chiều, NS Mẫu có đầu tư chút nước miếng cho một áp phe chính trị hãy còn rẽ chan!

Nhận định thiếu hẳn sự vô tư của NS Mẫu đã khiến nhà lập pháp này trở nên lè loi, mất cả sự ủng hộ của ngay những phần tử đổi lận vốn không ô kê lè lối mìn việc quan của nhà nước. Vì sự đổi lận



DÒNG ĐỜI

Thiên vị

Trong tuần qua, NS Mẫu, thủ ủy Liên danh Hoa Sen đã lên diễn đàn Thượng Viện, có những lời lẽ làm chiến sĩ buồn rầu.

NS Mẫu, vốn được coi là một trong những nhà khoa bảng biết kịp thời đổi nghề, từ một nhà giáo tac phong chững chạc, được thiên hạ nể vì chạy sang chính trường, dẫu rằng sự đổi nghề vừa kẽm theo luôn một sự chuyển hướng từ quốc gia sang lừng chừng.

Trong bài thuyết trình, NS Mẫu chè hành pháp biết trước CS tấn công mà vẫn tĩnh bờ, không chuẩn bị kịp thời. Chính vì thái độ bình chân như vại này đã là nguyên nhân của tình trạng hiện nay. Đặc biệt, NS xí xóa, không dám đóng gi đến việc BV xua quân, cũng không tỏ vẻ áy náy, lộ vẻ biết ơn các chiến sĩ dám sương dài nắng, xô g pha nơi mũi tên hòn đạn để các NS, DB ngồi mát ăn bát vàng.

Bài nhận định của NS Mẫu hôm chừng nào, thì những lời bình vực của NS Ngài lại càng tội nghiệp bấy nhiêu. Những lời phản pháo của Nghị sĩ Ngài nghe rất xuôi tai, luận cứ đều ra đây. Nhưng chỉ tiếc một điều, trong phần kết luận ông Ngài chè hành pháp yếu kém của Bộ TT. Chỉ một lời nói hờ hững kẽ dã làm những lời bình vực trở nên hết hay. Tuy bao chí đã chỉ trích lè lối.

Tháng Tin nát nước nhưng riêng NS Ngài một người ngáp ngé ghê thường thư bộ Loa nên phe lờ là hơn. Nói ra có phải để lộ rằng những lời chỉ trích NS Mẫu chẳng qua cũng chỉ để lấy diêm cho riêng mình. Muôn cho chac an ông Ngài còn thêm một cái đuôi nhác kícéo T.T nhớ thường công cho tôi trung.

Đại khai bộ mặt đổi lận và thàn

HP của Quốc Hội là như rứa.

ĐỘC THỦ





1972 : Khúc quanh máu lửa của chiến tranh Việt Nam ?

HAI LƯU

Trận chiến đã diễn ra trong 5 tuần khốc liệt, từ Quảng Trị tới Kontum, Bình Định, An Lộc, cho tới Kampuchea.

Trận chiến còn có thể mang lại nhiều biến chuyển, nhưng sau 5 tuần lễ a có thể tạm kiềm điềm quá khứ và ước đoán tương lai sẽ theo chiều hướng nào.

Võ nguyên Giáp muốn gì ?

Khi tung hơ 10 sư đoàn trong số 15 sư đoàn của quân đội Bắc Việt vào miền Nam, Võ nguyên Giáp và chánh quyền Hà nội muốn đạt được gì ?

Trước hết, ta có thể tin rằng họ muốn đạt tới một sự toàn thắng ở miền Nam, nghĩa là một sự sụp đổ của chế độ VNCH và thay thế vào đó một chánh phủ do Cộng sản lập nên. Ngay từ tuần đầu cuộc chiến, Nguyễn thành Lê đã nói ở Paris rằng Cộng Sản không tấn công các đô thị như Sài Gòn. Không đánh Sài Gòn tức là không mong chiếm thủ đô.

Với chiến thuật Dương Đông Kích Tây dù, quân lính Bắc Việt

Vậy Hà nội thực tình chỉ muốn chiếm thêm một số vùng đất, gia tăng uy thế cho Cộng Sản miền Nam ở bàn hội nghị, rồi đòi được phân chia quyền lợi ở Nam V. N, theo tương quan lực lượng mới đó. Họ sẽ cố đổi chiếm một nửa, nếu không thì một phần ba, hay một phần tư ? Dưới hình thức liên hiệp, hay chia cắt, hay hình thức nào khác ?

Quân lính của Võ nguyên Giáp phải xâm nhập vào mặt trận giành lấy phần quyền lợi đó.

Chiến lược của Giáp là mở cùng một lúc ba mặt trận, ở Quảng Trị, Bình Long và Cao Nguyên Kontum với các mặt trận phụ ở miền Bắc Bình Định, Biên giới Tây Ninh. Các mặt trận đó được lần lượt đưa lên cao điểm. Trước hết là Quảng Trị (tuần lễ đầu), sau tới Bình Long (2 tuần lễ tiếp theo) rồi Tân Cảnh, Kontum và Bồng Sơn (tuần lễ thứ ba, thứ tư) cuối cùng lại trở ra Bình Định.

Những huyền thoại tan vỡ

Dù cộng quân có đạt tới một vài thắng lợi ở mặt trận, thì họ đã thất bại nặng nề về lý thuyết chiến tranh nhân dân và chiến tranh giải phóng mà họ vẫn được coi là lực lượng tiêu biểu.

thời gian đầu đã làm quen sát viên tự hỏi họ muốn nhẫn chô nào.

Nay thì tình hình đã rõ : Nếu muốn đánh lâu dài và giữ được tiếp liệu đều đặn, Bắc Việt cần phải nhâm vào vùng cực bắc VNCH sát vĩ tuyến 17 và vùng cao nguyên gần Biên giới. Lý do là ở đó họ được bảo đảm về tiếp liệu hơn.

Khi mở đầu trận đánh người ta nghĩ ngờ rằng Bắc Việt muốn đạt tới một vài chiến thắng nhanh chóng bằng cách chiếm một số tỉnh lỵ để phô trương thanh thế. Cho tới tuần lễ thứ năm này thì họ mới chiếm được Quảng Trị, không phải nhờ sức đánh của quân B.V. mà nhờ sự rút quân vội vã của tướng tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh (một sự vội vã khó hiểu).

Những thực chất của cuộc chiến đã hiện rõ : Đây là cuộc chiến tranh của 2 nước, theo 2 chế độ chánh trị khác nhau.

Huyền thoại « nhân dân miền Nam » ôi, len chổng chánh phủ đã tan vỡ.

Huyền thoại « cố gắng Mỹ cứu nước » cũng lu mờ, khi mà ngay cả lực B.V đã xâm nhập, 20 ngàn lính Mỹ vẫn sửa soạn lên đường về nước, và Bắc Việt không thể cuối cùng được rằng họ lệ thuộc vào viện trợ vũ khí tối tân của Nga.

Đang sau cuộc chiến giữa 2 miền, 2 chế độ, còn có cuộc tranh chấp ánh hưởng của các đế quốc.

Đó là thực chất chiến tranh

Các huyền thoại tự động tan rã. Và đó cũng là khát quát quanh đây

Từ khi Mao Trạch Đặng chiếm được Trung Hoa Lục Địa, rồi người VN đánh được người Pháp, thế giới đã tạo nên một huyền thoại về chiến tranh cách mạng, hay chiến tranh nhân dân. Nguyên tắc chính yếu của chiến tranh này là lấy sức nhau dàn làm chủ yếu, yếu tố khác như vũ khí là phụ thuộc; và chiến tranh du kích được nâng lên hàng chiến lược.

Cuộc tổng tấn công của quân Bắc Việt qua sông Bến Hải, với các vũ khí tối tàn vượt cả các loại vũ khí do Mỹ viện trợ VNCH, là một chứng minh rằng trận chiến ngày nay không còn theo nguyên tắc chiến tranh nhân dân của Mao Trạch Đặng nữa. Với hỏa tiễn Sam, súng phòng không 70 ly, đại bác 130 ly tự động, chiến xa T-54 và T-59, hỏa tiễn tự động tìm mìết phong hóa, tất cả các vũ khí tối tàn của quân đội Bắc Việt đã gặt hết huyền thoại và cái gọi là Mật Trận Giải Phóng Miền Nam của họ.

Khi ca the giới châm chú theo dõi việc Lê Đức Thọ, đại diện của Trung Ương cục Cộng Sản miền Bắc tại Ba Lai, thi cùng lúc đó cả thế giới đã thấy thực chất của vấn đề cuộc chiến Việt Nam, đó là cuộc chiến tranh giữa 2 miền của nước Việt. Do quốc tế phân chia, mà miền Bắc xâm nhập miền Nam với mục đích bắt nhân dân miền Nam theo chế độ Cộng Sản của họ.

Nhưng thực chất của cuộc chiến đã hiện rõ : Đây là cuộc chiến tranh của 2 nước, theo 2 chế độ chánh trị khác nhau.

Huyền thoại « nhân dân miền Nam » ôi, len chổng chánh phủ đã tan vỡ.

Nhưng thế giới ngày nay vẫn nằm trong sự xép đặt của các đế quốc, để quân binh hành hưởng của họ với nhau. Trong những năm 1959 tới 1969 giấc mộng của Hồ chí Minh thuận với chiều hướng chiến lược của Nga và Tàu, là tìm cách đoạt ánh hưởng của Mỹ ở vùng Đông Nam Á. Vì vậy Nga và Tàu cố khuyễn khích Bắc Việt.

Nhưng từ 1969 tới nay thế giới đã đổi khác.

Đó là năm mà mối xung đột Nga Tàu đã bùng nổ thành đổ máu ở

Trong thế giới đang lập thế quân bình

Từ sau đại chiến thứ hai, các quốc gia bị chia đôi như Hàn Quốc, Đức Quốc, Trung Hoa, với sự thỏa hiệp hay mặc nhiên ưng thuận của các đế quốc ta thấy chưa quốc gia nào có cơ hội thống nhất trở lại.

Riêng ở Việt Nam, thế hệ của các người Việt trên 40, 50 tuổi là một thế hệ đặc biệt.

Lớp người này lớn lên, trưởng thành trong cuộc vùng dậy của dân tộc, giữa cao trào cách mạng của các nước nhược tiểu. Khi họ lớn lên, thì cũng lớn lên trong lòng họ khát vọng độc lập và thống nhất cho xứ sở V.N đặc biệt là khát vọng thống nhất, vì ở Việt Nam người Pháp đã chia 3 nước: Việt khiến cho khát vọng về độc lập định liền với khát vọng về thống nhất tổ quốc.

Lớp người Việt Nam trên 40, 50 đều bị ám ảnh bởi khát vọng đó.



bien giới. Và cũng từ đó, hai cường quốc Cộng Sản này, hải thi đua nhau kết thân với Mỹ.

Cả Nga lẫn Tàu đều không muốn Mỹ rời bỏ ảnh hưởng tại miền Đông Nam Á. Tàu thì chưa đủ thê lực hải quân để chống Nga, Nga thiếu nhân lực và sự hạp dẫn về chủng tộc da vàng để đánh lại Tàu.

Cho nên thế giới đang di rời thế quân bình tay ba, thì chiến tranh Việt Nam phải kết thúc.

Trận chiến 1972 này chính là đòn «đạo nhạc mở đầu» cho việc kết thúc chiến tranh.

Cuộc chiến chỉ mở ra để chấm dứt và chỉ còn âm ỷ kéo dài, cho đến khi nào thê lực Mỹ, Nga và Tàu còn chưa thu xếp xong.

Nếu Bắc Việt cưỡng lại các nước Cộng Sản đàn anh thì sao ?

Ta nhớ lại năm 1954, quân đội Việt Minh đã sục đánh bại Pháp, chiếm lại toàn thê nước VN, vậy mà Hồ Chí Minh vừa phải nhắm mắt theo lệnh Nga Tàu mà nhận lấy hiệp định đình chiến Genève ?

Nếu không có Nga Tàu viện trợ thì Bắc Việt làm sao theo đuổi cuộc chiến ?

Vì vậy ta có lý do để tin tưởng rằng trận chiến 1972 là một trận quyết định.

Sau trận này, nếu miền Bắc còn tha thiết nói chuyện đánh nhau nữa thì họ cũng phải đợi chờ vài năm cho quân lực của họ hồi sinh và tái lập các kho vũ khí !

Sau cuộc chiến tàn

Ngay từ khi di Moscow trở về, ông Kissinger có văn của T. Thống Mỹ đã dự đoán rằng chiến cuộc hiện nay có thể kéo dài cho tới tháng 7 năm 1972.

Vào cuối tuần lễ đầu tháng 5 thì Mỹ đã đồ sang Việt Nam 1 loạt vũ khí và chiến cụ mới, từ xe tăng M48 tới tên lửa hỏa tiễn còng phà Tow.

Lại thêm một bước leo thang vũ khí của Mỹ, đáp lại đợt leo thang của Nga !

Ở miền Cao Nguyên và Trí Thiền cũng như miền III, các trận đánh lớn vẫn còn xảy ra. Chúng ta không thể trước lượng kết quả của các trận đánh đó từ bây giờ.

(Xem tiếp trang 55)



CHIẾN TRANH VIỆT NAM và CHÍNH SÁCH « KHÔNG CHỦ THẮNG » của MỸ

NGƯỜI XỨ HUẾ

Nữ sĩ Suzanne Labin có kẽ một giai thoại về người Mỹ như sau :

Một ngày kia, 3 nhà trí thức Pháp, Anh và Mỹ bị một bộ lạc ăn thịt người ở Phi Châu bắt và sắp sửa bị bỏ vào chảo nấu. Nhưng viên tù trưởng chấp thuận cho 3 nạn nhân bày tỏ ước muốn cuối cùng của họ. Nhà trí thức Anh muốn đánh điện về chính phủ hoàng gia xin vận động cho bộ lạc này được vào LHQ. Còn người Pháp thì chỉ xin sống một đêm cuối với cô gái da đen đẹp nhất của bộ lạc. Đến lượt nhà trí thức Hoa Kỳ, anh chàng yêu cầu sáng mai trước khi chết viên tù trưởng hãy sai một ông da đen vạm vỡ nhất của bộ lạc đá vào đất minh mệt cái thật đau.

Viên tù trưởng rất ngạc nhiên về lời thỉnh cầu này, nhưng cũng chấp thuận. Sáng hôm sau, một người không lò da đen đã đá nhà trí thức Mỹ té

nhào xuống đất và lăn ra mấy mươi thước. Lập tức người Mỹ nhảy dậy, rút trong quần ra một khẩu tiểu liên và bắn hạ đám thò dân Phi Châu. Sau đó, khi 2 người Anh và Pháp hỏi làm sao trong đêm qua có thể tận được khẩu súng đó, nhà trí thức Mỹ trả lời rằng ông vẫn mang khẩu tiểu liên trong ống quần từ trước khi bị bắt. Hai ông bạn kinh ngạc hỏi tại sao không bắn ngay lúc đám thò dân mới bắt và tỏ ý muốn ăn thịt, nhà trí thức Mỹ đáp tinh bợ : « Nhưng lúc ấy tôi có bị khêu khích đâu ! Phải có người đá vào đít, tôi mới phản ứng chờ ! »

Nixon còn chờ cú « đá đít »

Giai thoại trên đây xem ra có phần nào trùng hợp với thái độ của Mỹ trong chiến cuộc VN. Mặc dù sự xâm lăng phá hoại của CSBV đối với miền Nam ngay càng công khai, mạnh mẽ, nhưng

người Mỹ vẫn không dám dốc toàn lực cho miền Nam VN đánh bại hẳn CSBV vì người Mỹ ngại hành động tích cực sẽ mang tiếng xâm lăng. Mặc dù giới lãnh đạo miền Bắc nhiều lần nhấn mạnh quyết tâm của họ là triệt hạ chế độ Saigon, nhưng TT Johnson và nhiều lãnh tụ khác ở Hoa Thịnh Đốn vẫn lập đi lập lại rằng mục đích của Mỹ không phải là triệt hạ chế độ miền Bắc.

Hậu quả của thái độ do dự đó là bao giờ người Mỹ và phe quốc gia miền Nam cũng đi sau Hà Nội và ba bước. Phải đợi cho Hanói khêu khích, tấn công, **đá vào đít**, phía bên này mới dám hành động nhằm đánh phản ứng tự vệ. Nhưng các phản ứng này cũng rất chung mực và chính người Mỹ đã luôn luôn nhìn nhận đây chỉ là cuộc chiến tranh hạn chế. Người Mỹ tự hạn chế đã đành, họ còn tìm cách hạn chế cả những nỗ lực của phe quốc gia miền Nam. Trong lúc đó thì phía CSBV mở cuộc xâm lăng miền Nam một cách quy mô toàn diện, đánh mọi lúc mọi nơi và dưới mọi hình thức từ quân sự qua chính trị tới tuyên truyền.

Lẽ lỗi can thiệp nữa vời của Mỹ mười mấy năm qua đã không đủ sức thay đổi cuộc cờ và lùn cho thế giới có cảm tưởng rằng Mỹ và phe quốc gia miền Nam đang bại trận hay ít nữa cũng không thắng nổi đối phương. Hơn nữa triệu quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam vẫn không đầy lui được cuộc xâm lăng của CS miền Bắc. Bao nhiêu năm oanh liệt trên đất địch vẫn không làm cho Hà Nội nao núng. Những sự kiện đó mới nhìn qua có thể gay gắt luồng là Cộng Sản quá mạnh và phe tự do quá yếu.

Nhưng thật ra, những biện pháp quân sự nói trên tuy có vẻ ào-át mà lại vô hiệu vì thực hiện chưa vời.

10 vạn quân dù chiếm Hà nội

Khi được hỏi cầu bao nhiêu lâu để đánh bại hàn bộ máy chiến tranh của Hà-Nội, một tướng lính giàu kinh nghiệm của Mỹ đã trả lời chỉ cần 6 tuần lễ thôi nếu ông được phép làm một cuộc chiến tranh thực sự với chế độ miền Bắc. Điều này có nghĩa là người Mỹ phải đánh ngay vào nơi xuất phát chiến tranh : Đô bộ Bắc Việt. Và đồ bộ Bắc Việt có nghĩa là chỉ cần đồ bộ thủ đô Hà-Nội mà thôi.

Trong các quốc gia dân chủ, mất thủ đô không nhất thiết là mất nước. Ở đâu đó, các lực lượng kháng chiến vẫn có thể tiếp tục đánh bại quân xâm lăng. Nhưng trong một nước cộng sản, điều thiết yếu không phải là nhân dân hay các đầu não quân sự, điều thiết yếu chính là đầu não chính trị gồm bộ máy đảng và nhà nước. Một khi bô potrà chết những viên chính ủy và trùm công an ở trung ương thì nhân dân ở địa phương sẽ không hành động gì để cứu nguy cho chế độ mà đa số vốn thù nghịch. Đô bộ này vào Hà Nội là nhằm mục đích đó.

Và để thực hiện cuộc đồ bộ này người ta chỉ cần 100.000 quân thay vì 500.000 quân như đã làm khi Mỹ tăng cường cho miền Nam trước đây (và vẫn bất lực).

Ngày xưa nếu đồng minh không dám vượt sông Rhin để vào Đức quốc thì chắc chắn nước Pháp đã mất vĩnh viễn vào tay Hitler. Sáu năm trước đây nếu tướng Dayan chỉ thu mình trong phản ứng tự vệ và không dám tiến quân vào lãnh thổ các nước Ả Rập thì có lẽ ngay nay không còn quốc gia Do Thái trên bản đồ thế giới nữa.

Thái độ do dự tối mức gần như nhu nhược của chính giới Hoa Kỳ đã bỏ tay quân đội Mỹ và cũng bì tay luôn cả đồng minh của họ là quân đội VNCH.

Hoa Thịnh Đốn đã có những chỉ thị kỳ cục như là cấm phi cơ Mỹ bắn phá phi cơ Mig của CSBV đậu trên sân bay. Chỉ khi nào Mig bay lên nghênh chiến mới được phép phản ứng tự vệ, nghĩa là khi mà Mig đã ở vào vị thế thuận lợi nhất để hạ phi cơ Hoa Kỳ và VNCH. Một chỉ thị khác cấm truy kích quân CSBV trong vùng đòn diễn của tài phiệt Pháp ở VN và mặc nhiên biến đòn diều thành an toàn khu cho địch. Chỉ thị này nhằm lấy lòng chính phủ Pháp trong lúc các lãnh tụ của Pháp luôn luôn tìm cách phả hoại Mỹ và VNCH trên chính trường quốc tế.

Chắc chắn chẳng riêng gì giới quân sự mà cả các lãnh tụ chính trị của Mỹ cũng thừa hiểu có một phương cách nào đó — như việc đồ bộ Hà Nội chẳng hạn — để đánh bại hẳn cuộc xâm lăng của CS. Thế nhưng điều oái oăm là giới lãnh đạo Mỹ lại không muốn chiến thắng CS, ít nhất là trong lúc này. Hoa Thịnh Đốn luôn luôn theo đuổi chính sách không mưu tìm chiến thắng tại VN (NO WIN POLICY). Thỉnh thoảng họ nhắc nhở Hà Nội rằng 2 mục đích của Mỹ là muốn quân đội CSBV hãy rút ra khỏi miền Nam và Mỹ muốn thương thuyết với Bắc Việt. Но như vậy hình như người Mỹ quên rằng khi quân cướp xông vào nhà thì gia chủ chỉ có việc dùng sức mạnh để đánh gục nó và bắt trói lại chứ van xin làm sao biến quân cướp thành kẻ hiền lương. Trước kia, nếu như quân đồng minh tuyên bố mục đích của họ chỉ là muốn thương thuyết với Hitler thôi, thì có lẽ ngày nay quân đội phát xít Đức đã có căn cứ đàng hoàng tại Hoa Thịnh Đốn.

Nỗi lòng giải thích

Cái chính sách không chủ thắng tại VN của Mỹ là một sự thực hầu như ai cũng trông thấy, nhưng để cắt nghĩa chính sách ấy, người ta lại thường có nhiều lối giải thích khác nhau.

Lối giải thích thứ nhất thiên về tâm lý. Người ta cho rằng nhân dân Mỹ và nhân dân nhiều nước khác bị ám ảnh bởi tuyên truyền CS là Mỹ đang « xâm lăng » ở VN. Cái tâm lý này tạo thành phẫn nộ và biếu dương bằng những

Do Võ Phi Hùng Cựu HS
phong trào phản chiến kín hầm hành động của
giới lãnh đạo nước Mỹ.

Lối giải thích thứ hai nặng phần chính trị, Nhiều lãnh tụ Hoa Kỳ và quốc tế tin rằng cuộc chiến ở VN là một cuộc chiến tranh nhân dân vốn mang huyền thoại là không thể đánh bại nó. Người Mỹ cũng sẽ tì eo chân người Pháp mà sa lầy. Cũng do mặc cảm đó mà trong cuộc chiến tranh Cao Ly trước kia giới chính trị đã làm áp lực với T.T Truman triều hồi tướng Mac Arthur về Mỹ đang khi



TRÊN ĐỈNH ĐỒI DAKMOT

từng cơn sóng núi trùng trùng
từng cơn vây hâm mít mùng triều xanh
ssexy rừng — lớp lớp vây thành
để mây cùng núi — bủa quanh tim người
từng cơn lạnh dưới mặt trời
từng cơn rớt rụng, những lời mai sau
vẫn dạn chân, vẫn cất đầu
vẫn là nhức buốt thăm sâu vào lòng
nghe từ bốn hướng hư không
dầu dầu xương trắng máu hồng gần đây
ngược trông tận mặt ban ngày
đồi nghìn lẻ một trắng tay cuộc cờ
một vòng Ben Het, Dakto
Daksan, Daksut... ấy mồ chôn ai ?
Tam Biên khói lửa miệt mài
ở Tây Nguyên, có phải đài vinh quang ?
— từng cơn thiêm thiếp da vàng
từng cơn xối xả bàng hoàng máu xương !
thôi thôi máu kín mặt gương
rồi ra nhiều phủ tang thương tận cùng !...
từng cơn sóng núi trùng trùng
từng cơn vây hâm mít mùng triều xanh...

LÊ TẤT HỮU

Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường
QUẢNG TRỊ, TAM QUAN DI TÂN CHIẾN THUẬT, KONTUM CHỜ ĐỊCH.

CHIẾN SỰ TẠI BA QUÂN KHU

Ông tướng này sắp sửa đạt chiến thắng. Vì quân đội của Mac Arthur không được phép vượt sông Ay Lục chinh phạt quân đội Mao Trạch Đông nên Mỹ đã chịu thất bại ở Cao Ly và mười mấy năm sau Trung Cộng đủ sức và đủ gan đê khuấy phá toàn bộ Đông Dương cùng nhóm ngó sang tận vùng châu Á la tinh.

Tiếp đến, lối giải thích thứ ba cho rằng chiến sách không chủ thắng của Mỹ chỉ là một giải đoạn chiến lược. Vấn đề qúy tết và đặc biệt là vùng Viễn Đông còn chờ nhiều thời gian và yếu tố để xếp lại, nên người Mỹ chưa vội thanh toán hết cuộc chiến VN còn cần đê mặc cả. Những cuộc hoà đàm dâng dai ở Balè, những cuộc Hoa du, Nga du đầy bí mật của TT Nixon xem ra có vẻ biện minh cho lời giải thích trên.

Trong lúc đó một lối giải thích thứ tư lại đưa quyết rằng người Mỹ không chịu xâm minh bá mạnh với Hà Nội vì quyền lợi của Mỹ tại VN chưa đáng kể bao nhiêu để liều lĩnh như vậy. Người ta nên lèn trưởng hợp Mỹ quyết liệt ở Cộng Hòa Dominicana là để bảo vệ nhóm tài phiệt của họ ở đó quyết liệt ở Cuba là vì an ninh của Hoa Kỳ bị đe dọa nghiêm trọng. Trái lại tại VN, tài phiệt Mỹ chưa nhúng tay vào nhiều, an ninh của Mỹ cũng chưa có gì là nguy kịch. Theo giải thích này thì hiện nay người Mỹ ở VN chưa bị đe dọa đến nỗi đê như trong giai đoạn của nữ sĩ Suzanne Labin,

Vụ Mig CSBV lao đầu vào chiến hạm Mỹ mở dày eùng hàng ngàn vụ tấn công, đặt chất nổ, pháo kích nhằm vào quân đội và cơ sở Mỹ mươi mươi... cũng không được xem là dấu hiệu khiêu khích chỉ vì chưa có nhóm tài phiệt Mỹ nào định cư VN !

Cuối cùng còn một lối giải thích thứ năm và được xem như là hệ luận của cách giải thích thứ tư trên đây. Vì người Mỹ tài phiệt chưa có quyền lợi to lớn ở VN nên Mỹ phải chờ nuôi dưỡng chiến tranh VN và cả vùng bán đảo Đông Dương nhằm để lấy cờ bành trướng ảnh hưởng của họ. Hành động can thiệp của Mỹ ở đây hình như không nhằm chấm dứt chiến tranh của CS mà là nhằm tạo cơ hội cho CS leo thang lấn kích đồng thời sự hiện diện của Mỹ làm ứng thối, đảo lộn và suy yếu xã hội các nước Đông Dương. Từ đó các quốc gia này hoàn toàn lệ thuộc Mỹ nhất là về mặt kinh tế và nhờ vào tài phiệt Mỹ mới có cơ nắm quyền sinh sáu sau này.

Trong 5 lối giải thích nói trên, có cái đúng, sai, hoặc đúng hoặc sai tất cả không chứng.

Nhưng một điều rõ ràng thấy là chiến tranh VN ngày hèm tàn khốc và mù mịt tương lai không phải do Cộng Sản quá mạnh hay phe Quốc gia quá yếu mà chỉ vì chính sách không chủ thắng của Mỹ khuyến khích sự hung hăng của Cộng Sản trong đó lại kim hâm tiềm năng của người Quốc Gia,

NGƯỜI XỨ HUẾ

Chiến sự tuần qua tiếp tục sôi động di tản này do Chuẩn Đóng trên khắp các mặt trận. Biển tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh SĐ 3 BB, ban ra với lý do lương thực, Quảng Trị, một thị trấn trước đây đạn dược và nhiên liệu đã cạn và có 27 ngàn dân cư, đã lọt vào tay binh sĩ kiệt lực. Tướng Giai cũng cho biết ông nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm trước lịch sử và pháp luật về quyết định lui binh này.

Sau khi quân VNCH di tản chiến thuật khỏi nơi đây. Trong lúc đó tại quân khu II, quân VNCH cũng di tản chiến thuật khỏi một căn cứ và quản lý thuộc tỉnh Bình Định. Riêng tại quân khu II, quân Cộng Sản Bắc Việt đã gác bớt áp lực chung quanh An Lộc đồng thời cố gắng mở mặt trận mới trong tỉnh Tây Ninh.

Quảng Trị

Sau mấy ngày chịu đựng các cuộc pháo kích ác liệt và tấn công của chiến xa BV, đầu tuần qua phải mở đường máu tiến về phía Nam dọc quốc lộ 1. Sau một đêm khởi tinh ly Quảng Trị. Quyết giao tranh ác liệt với hai trung

đoàn CSBV các đơn vị nói trên đã tiến về được Mỹ Chánh, cách tinh ly Quảng Trị 20km về phía Nam. Tại đây quân VNCH cũng cố hàng ngũ và lập phòng tuyến mới để chặn chún BV đang làm lề tiến về phía cõ đô Huế.

Trong lúc đó, phi cơ đồng minh đã bay đến oanh tạc tinh ly QT để phá hủy những chiến cụ do quân VNCH bỏ lại trong cuộc di tản, trong đó có khoảng 30 chiến xa một số đại bác và những loại vũ khí khác.

Huế bị đe dọa

Một ngày sau quyết định lui binh được mô tả là bất ngờ này, TT Thiệu đã ban hành ngay một số biện pháp, trong đó có việc cách chức tư lệnh SĐ3 của chuẩn tướng Giai và đặt tướng Giai trong tình trạng điều tra, cử trung tướng Ngô Quy. Trưởng giữ chức tư lệnh Quận Khu I thay thế Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm.

Việc tướng Trưởng thay thế tướng Lãm tại vùng địa đầu giáp tuyến được dư luận coi đó là một dấu hiệu khích lệ trong giai đoạn nguy biến này. Tướng Trưởng năm nay 42 tuổi, người tỉnh Kiên Hòa, được coi là một trong những vị tướng tài và trong sạch của MN. Ông đã chiến đấu trong hàng ngũ quân đội 18 năm trong đó có 4 năm (1966-1970) làm tư lệnh SĐ 1 BB. Cùng đi với tướng Trưởng ra vùng I còn có đại tá Lê Văn Thành, tư lệnh phó SĐ 7BB. Đại tá Thành nguyên là tinh trưởng Thừa Thiên và thị trưởng Huế năm 1968-1972.

Hiện nay cố đô Huế được coi là mục tiêu kế tiếp của quân CSBV.

Thành phố này hiện nay chỉ còn khoảng 50 ngàn người so với dân số trên 300 ngàn trong những ngày đầu QT đồ xò vè Huế lanh nặn. Đa số đã tản cư vào Sa Năng,



Chiến xa gác tăng viện cho chiến

trường Huế được bốc xuống tại Đà Nẵng



Trung tướng Ngõ Quang Trưởng và
Đại tá Lê Văn Thành

Sàigon và các nơi khác yên

Tuyến phòng thủ Huế hiện Kéo dài từ Mỹ Chánh ở phía Bắc, bắc qua phía Tây và Tây Nam trong vùng đồi núi nơi có các căn cứ mà quân VNCH đã di tản khỏi trước đây như Bastogne và Birmingham. Thành phần nòng cốt trong công cuộc phòng thủ này là Thủy Quân Lục Chiến, SĐ1 BB và các đơn vị thiết kỵ. Hiện một số chiến xa hạng trung M.43 đã được chở đến Đà Nẵng bằng phi cơ và tàu biển để tăng cường phòng thủ Huế. Ngoài ra một số trực thăng được trang bị hỏa tiễn chống chiến xa, súng chống chiến xa với tác dụng gấp 4 lần loại M72 cũng đã được Hoa Kỳ cấp tốc gởi qua VN để đương đầu với các loại vũ khí tối tân của CSBV do Nga sô cung cấp.



Dân QT ẩn ẩn chạy về Huế tránh nạn

một cuộc hành quân nhằm khai thông đoạn quốc lộ dài trên 40 km nối liền Pleiku và Kontum tại đèo Chu Pao (13 km Nam Kontum). Kontum hiện đang chuẩn bị nghênh chiến. Có khoảng 20 ngàn quân BV với chiến xa và đại pháo đang cố gắng siết chặt vòng vây. Hầu hết tên chúng đã được di tản khỏi thành phố này.

Tây Ninh sôi động

Tại quân khu 3, mặt trận An Lộc lảng dịu dần, mặc dầu hàng

ngày Cộng quân vẫn pháo khoảng 1.000 hỏa tiễn và đại bác vào tỉnh lỵ này. Nơi lồng tại An Lộc, áp lực của địch đã chuyển dần xuống phía Tây Ninh. Nhiều trận giao tranh đã xảy ra trong quận Hiếu Thiện; Cầu Gò Dầu Hạ nối liền Saigon Nam Vang bị cộng quân đặt mìn giật sập. Đến cuối tuần, nhiều cuộc giao tranh vẫn còn tiếp tục và quân đoàn III đã gởi quân tăng viện cho chiến trường Tây Ninh



Chiến xa BV tại Bình Long



An Lộc đã trở thành tử địa của hàng chục chiến xa CSBV. Trúng đạn M72 các chiến xa này bốc cháy và nằm ngổn ngang trong phố xá An Lộc.



MỘT VÒNG THẾ GIỚI

NGOẠI GIAO Rogers du thuyết Âu Châu

Cuộc Nga Du của tổng thống Nixon vẫn là đề tài quan trọng nhất của nền ngoại giao quốc tế trong tháng này, dù chiến tranh VN đang sôi động và quân đội 2 nước Án Hồi lại nỗ súng bắn nhau ở Cachemir.

Ngoại trưởng Mỹ William Rogers trong tuần qua đã đi thăm các nước Tây Âu để tham khảo ý kiến trước khi tổng thống Nixon đi Nga vào ngày 22 tháng này.

Tại Bruxelles Bỉ, ông Rogers họp với đại diện 15 nước Tây Âu trong đại hội đồng tổ chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương,

Tuy Việt Nam là nơi mà vỡ khai tối tân của Nga với Mỹ đang chọi nhau khốc liệt bằng xương máu của người Việt 2 miền, nhưng Âu Châu cũng chính là một trọng tâm của cuộc thảo luận giữa Nixon và Brezhnev.



Ngoại trưởng Mỹ William Rogers.

Hiện nay Âu Châu chia làm 2 khối Tây Âu liên kết với Mỹ bằng minh Ước Bắc Đại Tây Dương và Đông Âu liên kết với Nga qua minh Ước Warsaw. Hai miền Đông Tây cũng lập 2 khối kinh tế riêng.

Một ý đồ của Nga là tổ chức một hội nghị toàn thể các nước Âu Châu ở một nước trung lập như tại Helsinki, Phần Lan, với sự tham dự của cả Nga, Hoa Kỳ và Gia nã Đại. Một cuộc hội nghị như vậy có thể đưa tới sự công nhận các biên giới quốc gia hiện tại ở Âu Châu; trong số đó có sự công nhận địa vị Đông Đức một chủ bầu Nga ở Âu Châu, công nhận sự sát nhập các phần đất của Ba Lan vào Nga và một phần đất Đức vào Ba Lan, từ sau đại chiến thứ hai tới giờ.

Brezhnev sẽ thảo luận với Nixon về vấn đề đó và tất nhiên phải tham khảo ý kiến các nước Tây Âu. Cuộc tham khảo này có tính cách chính thức, nên vai trò của cố vấn hậu trường Kissinger phải lui, để ngoại trưởng Rogers xuất hiện.

Điểm đặc biệt trong chuyến du thuyết này của Rogers là đi tới đâu ông Rogers cũng lên tiếng tố cáo Nga Sô chịu trách nhiệm trong việc Cộng sản Bắc Việt tấn công Nam Việt Nam, vì Nga Sô đã đưa sang Bắc Việt các vũ khí tối tân vượt cả số vũ khí của Mỹ đang dùng tại Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc đó thì một số trực thăng của Mỹ gần hỏa tiễn Tow chống chiến xa được đưa từ Tây Đức sang chiến trường VN. Đồng thời với việc ngoại trưởng chính thức của Mỹ lên án Nga, thì cũng lại một thủ đô Âu Châu là Paris, nhà ngoại giao bí mật Kissinger đang thảo luận mật với đại diện Bắc Việt Lê Đức Thọ.

Quay phim Nga Du

Trước khi nước Nga sửa soạn đón Nixon, các cơ quan thông tin tuyên truyền Nga đã đi mua rất nhiều cuốn băng truyền hình ở Mỹ về nước. Các cuốn băng này ghi hình ảnh chuyến Hoa Du tết Nhâm Tý của tổng thống Mỹ. Các nhà

đạo Nga có vẻ không thích những hình ảnh Nixon tự tiếc Chu àn Lai, hay Pat Nixon coi đại nhạc kịch với Giang Thành.

Vì vậy chính phủ Nga sẽ cách hạn chế số phỏng viên Mỹ tung Nixon (khoảng 100 người) hạn chế việc thâu hình của các vô tuyến truyền hình. Có lẽ truyền hình Nga sẽ độc quyền qua nhiều cảnh và các hoạt động của bà Pat Nixon sẽ không được quảng cáo rầm rộ như hồi đi Tân.

TÂY ĐỨC Willy Brandt suýt rớt

Trong một số báo trước, chúng tôi đã trình bày nếu Nga Sô chấm dứt cuộc thăm viếng của TT Nixon thì mỗi bang giao Nga và Tây Đức cũng có thể gặp trở ngại. Hiệp ước thân hữu giữa Nga và Tây Đức sẽ được đưa ra thảo luận tại quốc hội Đức trong tuần này trong không khí «Tiền Nga Du» của Nixon. Nếu bầu không khí bang giao giữa 2 khối Cộng Sản và Tự Bản căng thẳng, thì phe đối lập trong quốc hội Đức có thể phá vỡ chính sách mở cửa sang phía Đông của thủ tướng Willy Brandt.

Cuối tháng tư vừa rồi, ông Willy Brandt đã suýt bị mất ghế thủ tướng CH Liên Bang Đức mà ông



Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt



Giấy bạc 10.000 của Đại Hàn vừa phát hành.

đã nắm từ hơn 2 năm trước đây. Nội các của Willy Brandt được thành lập với sự liên kết giữa đảng xã hội Dân Chủ của Willy với đảng Dân Chủ Tự Do của phó thủ tướng Walter Scheel.

Trong một cuộc bầu cử ở 1 tiểu bang vừa rồi, đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo, đối lập trong quốc hội, đã thắng lớn. Tiếp theo đó, các dân biểu Dân Chủ Thiên Chúa giáo đã đưa ra trước Quốc Hội Liên Bang một đề nghị biểu quyết bất tín nhiệm Willy Brandt và cử ông Rainer Barzel, lãnh tụ Dân Chủ Thiên Chúa giáo, lên làm Thủ tướng.

Nghị quyết bất tín nhiệm trên đã bị đánh bại với một tỷ số sát nút là 217 thuận so với 249 chống. Nhờ thế cái ghế thủ tướng của Willy Brandt vẫn còn vững tuy rất khớp khieng.

Tuy còn nắm ghế thủ tướng nhưng Willy Brandt cũng phải lo ngại vì phe Dân Chủ Thiên Chúa giáo dù lôi kéo được một số dân biểu thuộc khối Dân Chủ Tự Do. Sự liên kết này có thể phá vỡ công trình ngoại giao của Brandt với hai thỏa ước ở Warsaw và Moscow sẽ được đem ra xin quốc hội phê chuẩn trong tuần này.

Willy Brandt có thể yên tâm 1 phần vì chính các dân biểu DC Thiên Chúa giáo cũng có khuynh hướng ủng hộ chính sách ngoại giao rộng rãi với Nga Sô và khối Cộng Sản Đông Âu. Chính sách này làm gia tăng sự trao đổi kinh tế giữa Tây Đức và khối Cộng, trong đó có các xí nghiệp Đức đã bỏ vốn đầu tư vào nền kỹ nghệ ở Nga.

ĐẠI HÀN Phật và tiền

Nếu Ngân Hàng Quốc gia Việt Nam định phát hành giấy bạc 10.000 đồng thì phản ứng của dân chúng Việt Nam sẽ ra sao? Chắc chắn các nghị sĩ dân biểu kêu lên báo động lạm phát, dân chúng sẽ hoảng hốt lo vật giá leo thang và báo chí sẽ phản ánh tất cả dư luận đó bằng các bài đả kích cùng chế riệu.

Ngân hàng Đại Hàn (Bank of Korea) cũng mới có ý định phát hành giấy bạc 10.000 Won (tương đương với 10 ngàn VN).

Và phản ứng của dân chúng Đại Hàn khác hẳn.

Trước hết, ta phải biết hình mẫu của tờ giấy bạc: các nhà tài chính của ngân hàng Đại Hàn tỏ ra rất yêu chuộng nền văn hóa cổ truyền, và muốn diễn tả lòng sùng kính văn hóa đó. Họ tính in một tờ giấy bạc 10 ngàn, một bên là hình ngôi chùa cổ nổi tiếng, bên kia là hình bức tượng Phật ngồi. Hình mẫu này được lựa chọn sau bốn năm tìm tòi và so sánh.

Sau khi hình mẫu đồng bạc được đưa ra, tất cả dân chúng Đại Hàn theo Thiên chúa giáo, Phật giáo và tôn giáo khác đều phản đối.

Những tin đồn Thiên chúa giáo (khoảng 2 triệu ruồi) và các tôn giáo khác (khoảng ba triệu ruồi) thi kèu lên: «Kỳ thị! Kỳ thị tôn giáo!». Các người Thiên chúa giáo cho rằng đồng bạc mang hình đức Phật này chứng tỏ sự thiên vị của các nhà tài chính đối với Phật Giáo, vi phạm tự do tôn giáo.

Nhưng các tin đồn Phật giáo (hơn 4 triệu người) lại còn chống đối dữ dội hơn nữa. Phật tử Đại Hàn cho rằng các nhà tài chính Đại Hàn đã xúc phạm nặng nề tới đức Phật khi cho in hình ảnh tôn kính của ngài trên đồng tiền, một thứ giá trị phàm tục của trần gian.

Cuối cùng Tổng thống Park Chung Hee đã ra lệnh không được phát hành đồng bạc rắc rối này.

ẤN HỒI

Lại đổ máu vì Cachemir

Máu đang đổ trên các phần đất Á Châu tại VN, rồi tới tại lục địa Ấn Độ.

Cuối 1971 quân 2 nước Án Hồi đã giao tranh tại Đông Hồi, mà kết quả là miền này được tách khỏi Hồi Quốc lập nước Bangla Desh, với 90 ngàn binh sĩ Hồi bị bắt làm tù binh.

Vấn đề số tù binh đó chưa được giải quyết thì súng lại nổ tại Cachemir, tuần qua mà cả 2 nước Án Hồi đều tố cáo lẫn nhau là vi phạm lằn ranh ngưng bắn.

Cachemir là một tiểu bang trù phú ở tây bắc bán đảo Ấn Độ nơi đó đa số dân theo Hồi giáo nhưng chính quyền lại giao nộp vào liên bang Ấn Độ. Tiểu bang này, vì vậy đã trở nên vùng đất tranh chấp giữa 2 quốc gia từ 1947 đến nay, với 2 cuộc chiến tranh đẫm máu những năm 47-48 và 65-66.

Người ta nhận thấy sau chiến thắng Bangla Desh năm ngoái, Ấn Độ có nhiều lý do để không muốn tham dự một cuộc đòn đánh mới. Trong khi đó thủ tướng Hồi Quốc Ali Bhuto đang gặp nhiều vấn đề nội bộ khó khăn, và một cuộc chiến ở biên thùy có thể giúp ông ta đàn áp được các khuynh hướng chống đối ở trong nước.

Dù các cuộc chạm súng có thể giải quyết được giữa 2 phe ngay bây giờ, thì trong tương lai vấn đề Cachemir vẫn chưa hết. Năm ngoái Ấn Độ đã chiếm Đông Hồi với danh nghĩa giúp mặt trận giải phóng Bangla Desh. Biết đâu miếng đòn này sẽ được Hồi Quốc dùng lại? Trong tương lai có thể một «mặt trận giải phóng Cachemir» sẽ ra đời và được Hồi Quốc với Trung Cộng hỗ trợ.

SÁCH BÁO CŨ

Các khu bán sách báo cũ năm rải rác nhiều nơi ở Saigon ngày nay đã trở nên gần gũi với một phần lớn dân chúng thủ đô. Thường lẻ và đặc biệt vào các chủ nhật và ngày lễ, khách hàng thuộc đủ giới cấp xã hội tấp nập đến các khu sách báo cũ chọn mua những món quý tinh thần với giá cả rất hạ.

Trước chính biến 1963, tại khu Lê Lợi, Công Lý hành lang báo sách báo cũ diễn hình ở Saigon, thị trường «kiến thức rẻ» vốn vẹn gồm vài gian hàng nhỏ bé chuyên trao đổi sách cõi về chiến cuộc Đông Dương, binh thuyết quân sự, nền văn học VN thời tiền chiến...

Sự trao đổi lúc ấy thường diễn ra giữa người yêu chuộng biên khảo, chơi sách qui nhiều hơn là mở rộng đến mọi giới với tính chất thương mại như hiện nay. Theo

thời gian, từ vài gian hàng nhỏ, thị trường sách báo cũ đã bành trướng mạnh mẽ, lấn ra lề đường choán sự lưu thông khiến nhiều phen nhà chức trách phải đưa cảnh sát đi giải tán triệt để. Song mỗi lần giải tán triệt để, song mỗi lần giải hồn trách xuống đường, các bạn hàng lại di tản chiến thuật, đợi cảnh sát khuất bóng ở cuối phố, lại «tiến công» chiếm lại nơi tạm rủi. Khi nhẫn giữ vững lối đối phó ấy, các bạn hàng sau cùng đã thắng. Tòa đô thành này đã thuận cho họ yên vị, được đóng thuế đất hằng năm vài ngàn và trả thuế chỗ ngồi lối vài chục bạc mỗi ngày.

Tại khu Công Lý—Lê Lợi, sách báo được trưng bày trên sạp gỗ, và được phân loại theo giá cả. Tiêu thụyết bỏ túi tiếng Mỹ về tình dục, tưởng tượng kinh dị, thế giới tự do, tạp chí VN, tuần báo Time, Newsweek, Life cũ đồng giá 20đ. Một

số lớn công chức và sinh viên đã sưu tầm kỹ lưỡng loại tuần báo ngoại quốc vừa kè vi tuy có sự chậm trễ vài tuần, nhưng vẫn xuất hiện đều đặn với giá nhẹ nhàng. Thêm 30 đồng nữa, khách hàng có thể mua được đủ loại tiêu thụyết VN và dịch. Những bút hiệu từng có địa vị vững chắc trong văn giới như Nhã Ca, Duyên Anh, Lê Tất Điều, Bình Nguyên Lộc nằm kè cận những tác giả lần đầu tiên được nhắc đến. Có quyền bia đã ngả màu, nhiều quyền khác còn thơm mùi giấy mới. Đáp câu hỏi trong trường hợp nào các tác phẩm văn chương giá trị đã bị dày ải đến chổ tục lụy sốt sắng này, các bạn hàng cho biết: các loại tiêu thụyết — kè cả của tác giả tên tuổi, hiếm khi bán hết số ấn bản tiền liệu, và các khu sách báo solde chính là nơi tiêu thụ



Sách Việt ngữ được bán «sous le toit»
cũ phải cũ, hầu hết còn mới nhưng
vì bán cũ, nhà xuất bản phải tổng
khứ gấp bằng cách bán rẻ (trên).
(Dưới): sách Việt bán rẻ tại đường
Công Lý.



Một trong những địa điểm cung cấp sách báo cũ rẻ tiền (Việt, ngoại ngữ) nằm trên đường Trương Tán Bửu, Phú Nhuận (trái). Ở đây phần nhiều người bán mua lại trên căn bản ki lô từ những người chuyên đi mua đồ cũ tại các cao ốc, nhà Mỹ... Tuy nhiên khi xuống đến trung tâm Thủ Đô những sách được coi là có giá trị được người bán đánh giá rất cao như tại địa điểm bán sách báo ngoại ngữ (hầu hết là sách báo Mỹ) ở góc Lê Lợi — Pasteur (phải).

phần thặng dư, sau khi sách bị phâ giá nặng nề.

Sách biên khảo về triết học, chính trị, xã hội cũng chịu một số phận tương tự, tuy đã hầm hố hơn và được treo giá 80đ.

Người ta cũng tìm thấy tại khu vực này đủ loại giáo khoa và luyện thi trung học về các môn vật lý, hóa học, sử địa, sinh ngữ Anh Pháp... được bồi ít nhất 30đ. Đối với loại tạp chí hay tạp san ngoại quốc đặc biệt như Sears, Femmes d'aujourd'hui, Playboy, Man, Boating, giá cả thay đổi tùy theo sự cũ mới, nhưng giá cao nhất chỉ ngang 2/3 giá bán trong các tiệm sách.

Riêng đối với các nguyên tác biên khảo ngoại quốc hữu ích và đòi hỏi cần thiết cho sự bồi túc kiến thức bậc đại học, giá cả biến đổi sâu rộng tùy địa điểm. Tại góc Trương Tán Bửu Cách Mạng, một nơi bán sách báo solde khác ở thủ đô — thỉnh thoảng khách có thể bỏ ra trên dưới một bò (một bát phở cám!) và được một quyền ngôn ngữ học Anh, một giáo khoa chính trị học giá ít nhất hai ba ngàn tại Bookshop. Phòng viên Đời đã may

mẩn tìm ra câu trả lời khi nhận thấy lẩn lộn trong quang cảnh của các chị bán ve chai, một số bao tải, hộp bia, vỏ cognac, whisky và sách báo.

Được biết, các chị bán ve chai, hằng ngày thường chia nhau đi sâu vào các cao ốc thượng lưu, các hotel có nhiều ngoại kiều cư ngụ để tìm mua vỏ chai rượu mạnh, lon bia, và đồng thời một số tạp chí, sách ngoại quốc được chủ nhân xem qua rồi loại bỏ. Mua theo lối cẩn kỹ lò, các chị em ve chai cũng bán lại theo lối kilô cho các bạn hàng sách và giá rẻ là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên tại Kiosque góc Pasteur Lê Lợi một nơi bán sách báo cũ ngoại quốc nổi tiếng ở Saigon giá cả và lối thu mua khác hẳn.

Số lượng sách dồi dào ở đây thuộc đủ vấn đề chuyên môn, như kỹ thuật, kinh tế, chính trị, lịch sử nghệ thuật ít có quyền dưới 1500đ. Chủ nhân Kiosque dường như đã tận dụng các căn cứ lớn của Mỹ—Long Bình chẳng hạn — mua từng khối quan trọng đủ cung cấp cho thị trường trong một thời gian dài.

Sách treo giá cao, tiêu thụ chậm nhưng lời hấp dẫn. Sách báo VN dưới 200đ bán nhanh hơn. Một bạn hàng mang giòng máu chủ Ba tại khu Lê Lợi tiết lộ anh kiếm được trung bình mỗi ngày trên dưới 2000đ. Số lời này cao hơn vào mùa khai giảng của các trường trung học khi nhu cầu về sách giáo khoa của học sinh dồn dập. Bi quyết thành công trong nghề này, theo lời anh, là lấy giá phải chăng, chiều ý sự chọn lựa lắm khi mất trật tự của khách hàng.

Bi quyết ấy có lẽ giải thích một phần nào lý do tại sao các khu bán sách báo solde tiếp tục tồn tại đến ngày nay.

VŨ VIỆT
(bình AD)



HUẾ chạy loạn

Tin Quảng Trị thất thủ trước cuộc tấn công của các sư đoàn CSBV đã làm người dân Huế bàng hoàng, hoảng sợ. Không ai bảo ai, bỗng nhiên hình ảnh các cuộc tàn sát tập thể hồi Tết Mậu Thân mà nạn nhân là những người dân Huế hiền hòa, lại trở về bám chặt trong tâm trí người dân cố đô. Chắc chắn những hình ảnh đẫm máu và nước mắt đó sẽ tái diễn nếu chẳng may những người tự xưng là giải phóng lại có cơ hội đặt chân lên Huế một lần nữa.

Không một chút luyến tiếc, không một chút do dự, người dân Huế lần này đã dứt khoát quyết định: phải rời bỏ Huế. Người ta thu xếp đồ đạc vội vàng, bồng bế dắt đi nhau chạy loạn. Một số đáp phi cơ của Hàng không VN và tàu chiến Hải Quân vào Đà Nẵng. Hàng chục ngàn người khác phải di bộ, hoặc sử dụng mọi phương tiện sẵn có, những chiếc máy kéo dùng trong nghề nông, những chiếc xe vận tải ợp ẹp và cả quân xa, tất cả nối đuôi, chen lấn nhau trên quốc lộ 1, cố gắng xuôi Nam để tìm kiếm một vùng đất thanh bình...

(Ảnh của Dương Đình Công)



LÝ ĐẠI NGUYỄN

THÀNH PHỐ ĐẦU TIÊN CỦA MIỀN NAM THẤT THỦ

Quảng Trị, một thành phố địa đầu giới tuyến của miền Nam, đã bị hỏa lực sau tuyến của Bắc quân. Đây cũng là thành phố đầu tiên bị mất sau 33 ngày Bắc quân đưa đại binh từ Bắc vào Nam để mở đợt tấn công quy mô mới. Nếu Quảng Trị bị thất thủ ngay vào những ngày đầu của đợt tấn công này thì đó chỉ được xem là yếu tố bất ngờ. Còn đến nay sau khi Nam quân đã lập xong phòng tuyến bảo vệ Qu.Trí mà bị mất là cả một điều đáng trách.

Nhớ lại ngày đầu của đợt tấn công giới tuyến, với lý do thời tiết quá xấu, nên không lực Mỹ không thể can thiệp hữu hiệu được, bởi đó những tiền đồn của Nam Việt bị mất và tuyến địch dừng lại tại Đông Hà. Sau một tháng trời cầm cự tại phòng tuyến Đông Hà Cửa Việt, Bắc quân đã tiến sát được vào phòng tuyến thành phố Quảng Trị, rồi dùng trọng pháo uy hiếp thành phố.

Tướng chỉ huy sư đoàn 3 và cũng là chỉ huy mặt trận Quảng Trị đã ra lệnh rút lui khỏi thành phố. Ông ra một bức tâm thư đề nhận trách nhiệm về hành động trên đây của ông. Thượng cấp của ông đã cho rằng ông không rút lui đúng lúc, vì thực ra thì Quảng Trị chưa đến độ phải rút lui. Nhưng mặt khác với một ông tướng ngồi trong trận địa dưới lầu pháo kích tối tấp của địch, ông tự cảm thấy không thể giữ thành phố này lâu hơn nữa.

Thực ra nếu muốn giữ Quảng Trị thì phải đặt thành phố đó ngoài tầm đạn của địch thì mới mong giữ lâu nổi. Vì trong các trận tấn công hiện nay của Bắc quân, pháo tiêu đã được họ sử dụng tới mức tối đa, với 40.000 quả. Bắc Việt uy hiếp Quảng Trị, và với tất cả những thứ vũ khí mới của Nga cung cấp sự thật việc giữ Quảng Trị chỉ bằng một số quân ít hơn thật là khó lòng.

Người ta tự hỏi, Mỹ thường tự tin rằng lực lượng trên không của họ có đủ sức can thiệp hữu hiệu để quan bắn trận địa, nếu không muốn nói là làm nghiêng lệch hẳn cả căn cứ tại trận địa, thế mà sao Mỹ không tận dụng khả năng của họ để làm tan ngay các sư đoàn đang tập trung quanh thành phố Quảng Trị. Điều này thật là khó hiểu.

Khó hiểu hơn nữa, là ngay những nhà chiến lược Mỹ cũng đã từng công khai tiên liệu rằng: BV sẽ cố chiếm một vài thành phố ít dân để tạo thế mạnh trong các cuộc họp nội và chinh tại Balé. Thế mà về mặt chiến thuật tức là mặt quân sự Mỹ đã không tốt, cực hơn trong việc giữ Quảng Trị, đó là một vấn đề được đặt ra và phải tìm hiểu sâu hơn.

Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ luôn luôn giữ tư thế tự chế, có nghĩa là luôn phải dấu cái khóc của họ để cho dư luận thế giới khỏi

lên án họ là lối khoe hiếp yếu. Giới lãnh đạo Mỹ muốn lấy ngay những sự thua thiệt của Mỹ trên chiến trường cũng như trong các cuộc hội nghị công khai để áp lực tinh thần thắng của dân chúng Mỹ, chuẩn bị cho một cuộc phản công chính đáng và chính xác về điều mà Mỹ gọi là sự ngoan cố của Bắc Việt.

Nếu Bắc Việt vừa mới định mở một trận đánh lớn ở Miền Nam mà đã bị Mỹ bẻ gãy ngay, thì mục tiêu trên của Mỹ không thể nào đạt được. Nếu Mỹ không nuôi hy vọng cho Bắc Việt qua việc hy sinh một vài thành phố tại Miền Nam thì âm mưu cuối cùng của Mỹ sẽ khó lòng mà thành tựu. Âm mưu đó là gì. Là cuộc chiến Việt nam phải tàn lụi vì cả hai bên Nam Bắc Việt nam đều kiệt quệ.

Những biện pháp kinh tế ở Miền Nam, và những cuộc không tập của Mỹ tại Miền Bắc, có tính cách lâu dài, nhằm vào mục tiêu làm cho cuộc chiến hết tiềm năng. Thế nhưng đối với người Việt, nhất là người Việt tại Miền Bắc có khả năng chịu đựng vô cùng bền bỉ, đánh vào kinh tế, nên không có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc chiến.

Khi mà số binh đội còn nhiều, vũ khí còn đủ dùng thì hai bên người Việt còn đánh nhau hung hăng. Bắc Việt đánh thì Nam Việt đỡ. Muốn cho cuộc chiến tranh này tàn di, thì phải làm sao cho Bắc Việt hết khả năng tấn công mới được. Từ trước tới nay, Bắc Việt thường dùng lối đánh nhau «nắn mặt», vậy phải đầy cho Bắc Việt phải «ra mặt» và đánh lớn.

Bắc Việt cũng biết rằng ra mặt đánh lớn tại MN là điều nguy hiểm, nhưng họ phải làm, vì Mỹ đã mở được các cuộc nói chuyện với Tàu và Nga nhằm tìm sự thỏa hiệp giải quyết những xung đột tại VN và thế giới. Nếu Bắc Việt không làm tới trong giai đoạn này thì cuộc chiến tranh lâu dài mà họ theo đuổi và chủ trương tại MN sẽ trở thành công cốc.

BV vì tiếc công lao, nên đã liều lĩnh công khai đánh thẳng vào Nam. Đề cho BV phải tự khai quật hết khả năng họ có tại Miền Nam, nhất là phải đào hép các kho vũ khí lên để sử dụng thì trước hết không thể đánh bại ngay khi Bắc quân vừa mới làm trận, mà phải tạo cho họ hy vọng chiến thắng được một vài trận trong đổi lớn.

Đối với kế hoạch của Mỹ là như vậy, nhưng đối người Việt thì quả là đau đớn. Đành rằng trong lúc này, không làm cho Bắc Việt dốc hết vốn liếng vào trận đánh thì họ chưa kiệt lực và chiến tranh Việt Nam chưa thể kết thúc mau chóng, hoặc có kết thúc rồi cũng chỉ trong một vài năm Bắc Việt lại kí ức động một cuộc chiến tranh mới. Nhưng đánh nhau kiểu như hiện nay, số thương vong của binh sĩ hai bên và thường dân vô tội thiệt hại nhiều quá. Đến lúc giới lãnh đạo Bắc Việt tĩnh mộng di là vừa.



NGƯỜI DÂN TRONG NHỮNG VÙNG LỬA ĐẠN

PLEIKU - KONTUM những ngày chờ lửa đạn

Quân đội trú phòng di tản chiến thuật khỏi Dakto, Tân Cảnh bằng mọi phương tiện cơ hữu, còn đồng bào? Phản ai nấy lo, áp dụng phương châm «mạnh đực yếu thua», đề mà chạy khỏi vùng lửa đạn. Không ai mang theo được gì ngoài chính cái mạng của họ với bộ áo quần xơ xác trên người. Có nhiều tinh thần bị thảm đến buồn cười — một thứ cười bắng nước mắt — chẳng hạn mờ bà cụ với một già tài khoảng 10 triệu bạc, khi ra đi bà cầm theo một cái chổi lông gà từ Kontum chạy về Pleiku. Đến nơi, mọi người bu quanh lại hỏi bà cầm theo vật này để làm gì? Bà cụ nhìn vật đang cầm trên tay với vẻ ngạc nhiên rồi vứt đi, ôm mặt khóc nức nở thảm thiết!... Một gia đình khác, vợ của một viên Thiếu Tá gồm 8 đứa con, đứa lớn nhất chưa đầy 15 tuổi. Khi hay tin chông mất tích trong trận tấn công đêm qua đã vội vã bế bảy con thơ để chạy. Khi đến Pleiku mới hay rằng đứa con thơ 6 tháng của mình đã bỏ lại ở phi trường Kontum... Bà chỉ còn biết nhai tròn mà khóc và nhớ nhảm tin ai tìm được hãy gắng nuôi dưỡng, bởi đứa bé đó rất giống cha mà cha nó là một sĩ quan gan dạ, hào hùng...

Trận chiến tại Tây Nguyên mỗi ngày mỗi giờ tăng ác liệt. Chiếc cầu duy nhất bắc qua con suối

lớn tại Võ-Định, phía Tây thị xã Kontum 14 cây số đã được không quân Việt Nam phá hủy để chặn đường tiến quân của chiến xa địch vào thị xã Kontum. Cùng lúc, chiến xa địch xuất hiện cách thị xã Kontum 5 cây số về phía Tây Nam, dân chúng Kontum và đồng bào Dakto, Tân Cảnh tạm cư ở đây chen chúc lấn nhau chạy giặc. Quốc lộ 14, đoạn đường từ Kontum đi Pleiku đã bị đứt làm 5, 7 đoạn. Những đoàn quân xa từ Pleiku tiếp tế cho thị xã này liên tiếp bị đánh phá. Việc tiếp tế thật sự bị gián đoạn kể từ trưa thứ bảy 22-4 khi một đoàn quân xa từ Pleiku tái quân và lương thực đến Kontum bị chặn đánh tại ngã ba Dakto cách Kontum 17 cây số. Đường bay dân sự đến phi trường Kontum tạm thời đình hoãn khi một DC-6 chờ đày hành khách bị trúng hỏa tiễn 122 ly của cộng sản khi sắp rời phi đạo vào trưa thứ 3, 25-4. Thế là mọi đường liên lạc với Kontum phải đi bằng máy bay quân sự. Dân muôn di tản khỏi thành phố này chỉ còn biết ngửa mặt nhìn trời...

Hoang mang, kinh hoàng trên khuôn mặt người dân Pleiku hôm nay

Trước đây vài tuần, khi xảy ra các trận đánh khốc liệt tại Tân Cảnh, Dakto, đồng bào Pleiku

nhìn rõ ràng thị xã này sẽ chẳng hề hấn gì. Quốc lộ và sơ tình trạng kéo dài nhiều tháng, đồng bào đã xé đi mua gạo, sưa, mắm muối dự trữ để cố thủ lâu dài. Giá gạo gấp ba, gấp 5 cũng phải mua cho kỳ được 5, 3 tạ để trong nhà cho vung đỡ! Nhưng sự thè dã dào ngược hoàn toàn, niềm tin cố thủ đã bay vào như chiếc lá mùa thu. Những chiếc hầm kiên cố bằng bao cát và thùng phi dựng đất xung quanh trong mỗi gia đình hầu như không còn đủ hiệu lực giúp đồng bào tin tưởng ở lại. Và họ đã bỏ nhà ra đi...

Không hiểu những nguồn tin xuất phát từ đâu được truyền miệng một cách nhanh chóng và có tác dụng tâm lý một cách hiệu quả. Pleiku rồi sẽ bị đánh nay mai, hay ít ra cũng bị án đạn hỏa lực cả ngàn quả như ở Đồng Hà, An Lộ.

Các tin truyền miệng loại đó đã làm xôn xao dư luận tại Pleiku và nỗi hoang mang kinh hoàng hiện rõ trên từng khuôn mặt nhăn nheo, gầy hép vì sợ hãi từ hai, ba tuần qua. Trong khi đó Bộ Tư lệnh QĐ II đã lập ủy ban di tản gia đình quân nhân khỏi Pleiku đi tị nạn.

Đồng bào Pleiku đã bỏ hết công an việc làm để lo chạy giặc, mặc dầu cho đến hôm nay Pleiku vẫn yên tĩnh hoàn toàn. Hàng phố đã tự động đóng cửa. Chợ búa thưa thớt người, gạo từ 18 ngàn một tạ nay chỉ còn 6 ngàn đồng mà không có người mua, giá gạo ngoài chợ rẻ hơn giá chính thức của chính phủ. Lẽ dĩ nhiên, số gạo tích trữ trước đây nay vì cần tiền để di chuyển và không mang theo được nên đem bán mac bán rẻ để kiếm tiền làm lô phi!! Nhưng chẳng có ai dại gì mà mua, bởi mọi người đang tiếp tục rời khỏi Pleiku. Khi có lệnh chính thức của BTL-QĐ II, môt ngày khoảng 1 ngàn gia đình quân nhân may mắn nhau chầu chực tại phi trường Cù Hanh để di chuyển. Bốn căn nhà bắc g leukemia đã được dựng lên tại trạm tiếp liệu phi trường làm chỗ che mưa, đỡ nắng cho hành khách. Mỗi nười phải chờ ít nhất là 3 ngày mới đến lượt mình được bồng bế con thơ lên máy bay đi Đà Lạt, Nha Trang.

Quân vận Pleiku với 6 nhân viên đã làm việc suốt ngày đêm, 24 giờ trên 24 để làm thủ tục di chuyển cho hàng ngàn gia đình quân nhân mỗi ngày. Buổi chiều 29-4, chúng tôi đến thăm nơi đây đã không dấu được nỗi xúc động trước hàng ngàn người chen chúc chờ đợi nộp lệnh di chuyển để xin phương tiện. Kẻ đứng người ngồi đó day trong một vùng sân mênh mông chiều 60 thước. Khi chen lầu vào được phòng làm việc của nhân viên Quân vận, chiếc áo lạnh bên ngoài đã ướt đẫm mồ hôi mặc dù trời đang lạnh. Sáu nhân viên được điều khiển bởi một sĩ quan cấp tá, Taiếu Tá Yên, đang cẩn thận làm việc. Khi tôi vào đến thi vữa lúc một Hạ Sĩ quan chuyên vận đang gọi điện thoại xin tiêu khu Pleiku tăng cường cho hai chiếc máy chở để kịp danh máy lệnh di chuyển thay vì có hai máy như hiện nay. Phòng làm việc được trang bị cả máy âm thoại để liên lạc với phi cơ và các đoàn quân xa

đang di chuyển trên QL. 14 và 19 chờ gia đình QN di tản. Một HSQ khác đang gục mặt ngủ ngay trên chiếc máy chở vì quá mệt mỏi. Gương mặt bờ phờ mắt sâu hoắm, tóc rối bời. Anh nói khi tôi vỗ vai thúc anh dậy: «Co nhiều lú quá buồn ngủ mà không nỡ ngủ khi nhìn đồng bào chờ đợi ngày đêm ở đây và ngoại trạm tiếp liệu phi trường». Thiếu Tá Yên, Thiếu Ủy Dũng, Thiếu Ủy Lợi, TS Thương, TS Ninh, Hạ Sĩ Châu v.v... là những người đã xả thân mình, hy sinh cả giấc ngủ, miễn ăn để giúp đỡ gia đình binh sĩ sors rời khỏi vùng lửa đạn. Công của họ không kém các chiến sĩ đang xông pha ở mặt trận, bởi họ đã tiếp tay trong việc làm an lòng người chiến sĩ ngoài tiền tuyến.

Nhin những chiếc xe GMC, chờ đầy hành khách ra phi trường, những cái vẫy tay, những giọt nước mắt giữa kẻ ở người đi lòng tôi thấy xót xa ngậm ngùi. Nhiều bà mẹ, người vợ đã ôm đứa con trai mặc quần phục, hay chồng mình mà khóc giữa sân Quán vận: «Con ở lại bình an. Biết có còn gặp lại nữa không?» Rồi e là hai mẹ con cùng khóc... chiến tranh quá tàn bạo, nó càng tàn bạo khi chiến tranh đã thực sự đi vào thành phố...

Những cảnh tượng náo lòng

Mọi sinh hoạt ở Pleiku đều ngưng trệ hoàn toàn. Trường học đã có lệnh của tòa tỉnh đóng cửa kể từ sáng ngày 29-4-72. Thành phố thưa thớt người, mất hẳn những tà áo xanh áo hồng qua lại ngoài đường. Đó đây, quân đội và cảnh sát đứng gác, với một tay cầm súng, một tay vân vê quả lựu đạn M.26. Dây kẽm gai xếp thành khoanh tròn để ở mỗi góc đường.

Các chương ngai vật băng thùng phi dụng đầy đất đã được thiết lập ngoài đường phố... thành phố đã chết! Duy chỉ còn ở bên xe đò và trạm hàng không dân sự là đầy đặc cả người. Vé xe do tự động tăng lên gấp đôi, gấp ba nhưng phải mua trước 5, 3 ngày mới có vé để đi Ban mè Thuột, Qui Nhơn hay Nha Trang. Xe bơm lu, xe be trước đây dùng để chở hàng từ Saigon, từ Qui Nhơn lên Pleiku, để chở cây tùng trong rừng về thành phố, thì nay đồ xô ra chở hàng từ Pleiku đi các tỉnh khác. Nhưng các phương tiện này chỉ dùng cho bọn nhà giàu! Một trăm ngàn một chuyến từ Pleiku đi Saigon giá này có thể tăng lên theo tỉ lệ thuận với thời gian. Tại trạm Hàng Không dân sự Pleiku ở đường Hoàng Diệu, đường này để trở nên di chuyển khó khăn mỗi ngày vì số hành khách chen lấn nhau mua vé Air V.N. Cứ trung bình có chừng 200 người chờ đợi đến lượt mình vào quầy vé. Từ 6 giờ sáng đến 7 giờ chiều không lúc nào thưa người. Mua đi bằng Air V.N về Saigon hành khách phải đợi 15 ngày sau, mặc dầu máy bay đã được tăng cường mỗi ngày 4 chuyến DC-6 thay vì 1 chuyến DC-4 như trước đây. Nạn vé chờ đến đàng hoành hành khùng khiếp tại Pleiku. Muốn một vài ngày sau có vé, đi hành khách phải chịu 15 hoặc 20 ngàn 1 vé loại vé ấy dĩ nhiên không bán ở

(Xem tiếp trang 51)

Tuần trước, Dân biểu Nhữ Văn Ủy mới lên tiếng kêu gọi Quốc Hội « hãy làm một cái gì cho cuộc chiến đấu hiện tại. Ông Ủy còn dọa rằng nếu Quốc Hội cứ bên lề cuộc chiến như hiện tại thì trái đây Thượng và Hạ viện sẽ biến thành những chứng tích ô nhục muôn đời không rửa sạch ».

Đó là những lời tâm huyết đáng cảm phục của một vị dân biểu đầy máu nóng. Trong một tòa nhà HV đã từng có nhiều chứng tích ô nhục (sứ cheng, bạch phiến, vàng, son phấn, ông Chí Thiện, bà Kim Thoa v.v...) Tuy đã có nhiều chứng tích ô nhục nhưng vẫn có nhiều người, mới muôn v.v. Ai vỗ rờ thi vẫn thay bớt ô nhục.

Dân biểu Nhữ Văn Ủy đề nghị (theo tin trên một nhật báo mà ông Ủy đã cộng tác) rằng ông đòi Quốc Hội ủy quyền cho Tổng Thống Thiệu để cứu vãn đất nước.

Ông dân biểu nói thêm rằng nếu đã được Ủy Quyền mà Tổng Thống không làm được gì thì đó là lỗi ở Tổng thống. Ngược lại nếu quốc hội cứ khư khư ôm lấy quyền cuối cùng đó, bình chân như vại trong lúc cộng quân tiến như vũ bão, thì sau này Quốc Hội phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nhận xét thứ nhất: Dân biểu Nhữ Văn Ủy thuộc khối thân chính phủ, khi ông phát ngôn, chắc chắn không phải là phát ngôn bừa bãi. Phải chăng ông đã diễn tả một ý định mạnh nha của khối thân chính phủ, tức cũng là một ý kiến mong ước của chính phủ?

Thứ hai, theo ý ông dân biểu thi muốn cho quốc hội khỏi mang vết « ô nhục muôn đời không rửa sạch » thi quốc hội nên trút trách nhiệm lên đầu tổng thống? Trao toàn quyền cho tổng thống xong rồi quốc hội có thể rửa tay mà nói: « Tôi lo phần tai, nó lo phần nó, tui hết sạch trên trách nhiệm rồi nghe? ».

Nói vậy cũng không khác nào bỏ mè giao xe hơi cho con lừa không cần coi đứa con đã lớn tuổi đã lấy bằng lái xe chưa, chỉ cần biết rằng « đưa xe nó lái rồi đó, ôn cần chết ai nó rán chịu »,

Sinh tử phu

ÔNG ĐẠO CÁY

Đó là tinh thần trách nhiệm cao cả của các vị dân biểu nghị sĩ đó chăng?

Hãy lấy quả khứ đê bào làm cho tương lai, trước khi trao toàn quyền cho Tổng Thống, xin quý vị dân biểu, nghị sĩ hãy xét tài năng lãnh đạo của ngài như thế nào đã.

Về thành tích lãnh đạo đất nước của Tổng Thống, ta ghi nhận các thành quả rực rỡ sau đây :

— Đã thành công trong việc bình định 99, 7 phần trăm dân số và hứa hẹn sẽ đạt tới 100 phần trăm vào năm nay.

— Đã thành công rực rỡ trong cuộc bầu cử ngày 3-10-71, với 94, 36 phần trăm cử tri tín nhiệm.

— Đã phát động chiến dịch Hạ Lào đầu năm 1971 với các chiến công đồi 30, 31 chặn đứng đường tiếp tế của cộng quân vào miền Nam.

— Luôn luôn thị sát các quân khu, theo sát tình hình biến chuyển về quân sự để bồ nhiệm các tướng lãnh tài ba cầm quyền đánh giặc, khiến cho tinh thần binh sĩ cao ngất.

Đó là chưa kể các thành tích khác như Người Cây Cỏ Ruộng, Hội chợ Đồng Tâm, cách mạc, kinh tế Mùa Thu, tận diệt thảm nhũng v.v..

Tóm lại quân dân ta được sống trong tinh cảnh như ngày nay là nhờ ơn T.T Nguyễn Văn Thiệu đã lãnh đạo liều tuc từ 1965 đến giờ

chỉ tinh hình quân sự ra, không thấy bộ ngoại giao, thủ tướng, nguyễn sỹ, thành khách của ta nói gì. Vì vậy người ta cứ phải theo dõi coi bừa nay ông Charles Bray phát ngôn viên bộ ngoại giao Huê Kỳ cải chính tin nào, ông Ziegler tham vụ báo chí Bạch cung xác nhận tin nào, ngoại trưởng Rogers tuyets bố chí thêm v.v.

Trong tòa soạn nhật báo, mọi người lắp nắp làm việc cũng chỉ nghe ngóng các tin trên. Các thàn hâu đến thăm cũng chỉ đòi hỏi các tin trên. Ví dụ như có vị té hỏi :

— Sao, bừa nay Nixon có nói chí thêm không?

— Không. Chỉ có Rogers nói là Quốc Hội trao toàn quyền cho quân đội VN sẽ đủ sức tự vệ. Quân ta sẽ thang một vài trận và có thể thua một vài trận.

Mấy bừa sau, lại vị khách trên hỏi :

— Sao, bừa nay Kissinger có nói chí không?

— Không, chỉ có Rogers nói quân ta có thể thua vài trận rồi thang vài trận.

Bởi vì giới lãnh đạo ta ít nói, nên quân chúng cứ phải chờ nghe ông Rogers hay Kissinger. Thế rồi may sinh ra một tinh thần ỷ lại, là chờ coi bèn Mỹ họ làm gì. Phản lờ các trang bình luận trên báo hàng ngày là để nhận định về phản ứng của Nixon, phân tích thái độ của chính phủ Mỹ, phản đối lập trường của một nghị sĩ Hoa Kỳ, nhận xét về tình hình tuyển cử sơ bộ của đảng Dân Chủ Mỹ v.v..

Trách nhiệm

Một tinh trạng chiến trường ngùn ngụt sôi động, chiến sĩ của ta bám lấy từng tấc đất, từng ống súng cự địch, thì một hiện tượng là trong giới trí thức đô thị, là lò nào cũng ngang cõ sang bèn Mỹ coi tinh hình ở bên ra sao.

Buổi sáng người ta mở radio nghe đài VOA và BBC coi tin tức chiến sự như thế nào, ông Kissinger đang đi đâu, ngoại trưởng Rogers có tuyên bố chi không v.v..

Điều đó một phần cũng do đại phát thanh của chính phủ VNCH có tinh thần trách nhiệm cao, trước khi loạn luân bao giờ cũng lo phối kiêm chạc chan, sửa đổi cách hành van cho câu văn lưu loát và hùng hồn, nên tin tức chiến sự của ta chậm chạp.

Một phần nữa là các nhân vật lãnh đạo của chúng ta ít tuyên bố òn ao; trừ tướng Hoàng Xuân Lãm và Nguyễn Văn Minh lèu ti vi ba

tất cả những trò đó làm tiêu tan tinh thần trách nhiệm của người Việt. Kè cả người trí thức Việt nam đối với số phận của chính nước Việt Nam.

Hồi ôi, vì đâu nên nỗi?

Trách nhiệm 2

Khi chúng ta còn nhỏ, và được giáo dục đúng đắn, chúng ta đều được dạy bảo rằng một người có danh dự, có phẩm giá thì không trốn bỏ trách nhiệm của mình, nhất là trong lúc nguy khốn. Điều đó chẳng cầu phải là anh hùng bay liệt sĩ chỉ cần là một người có giáo dục đã biết phải cư xử như vậy.

Trong cơn hỗn loạn vừa qua có nhiều tấm gương đáng suy ngẫm.

Thí dụ tấm gương của ông quận trưởng Hoài Nhơn Bồng Sơn thiếu tá Hoàng Lê Cường. Ông thiếu tá Cường đã cương quyết bảo vệ Bồng Sơn đến phút chót, và khi địch quân chiếm quản lý thì ông Quận Trưởng chết theo quản. Tấm gương dà sáng ngời lùn ta nhớ đến những liệt sĩ Hoàng Diệu, Võ Tánh và Ngô Tùng Châu.

Ông thiếu tá Hoàng Lê Cường là người như thế nào tôi không rõ. Ông có nhận chỉ thị nào của thượng cấp ông là Tỉnh trưởng Bình Định không? Thuộc cấp của ông trong chi khu có theo gương được không? Tôi cũng không rõ. Nhưng cử chỉ và hành động của ông Cường làm cho tôi lấy làm vinh dự lây, khi nghĩ rằng trên đất nước tôi và phía Tự Do này, có những chiến sĩ hành động

xứng đáng là chiến sĩ, có người chỉ huy, đầy đủ tiết tháo của người chỉ huy, có con người xứng đáng với danh dự con người. Các đứa em, đứa con của Ông Cường sau này có thể hân diện một đời họ vì người cha, người anh của họ đã sống và chết một cách dũng cảm.

Tinh thần trách nhiệm và bảo vệ danh dự của ông thiếu tá Cường là do nền giáo dục mà ông ta đã được hưởng, là do truyền thống gia đình, truyền thống dân tộc đã tạo cho ông. Tinh thần đó đáng ca ngợi hơn nữa khi mà ông sống trong một thời đại mà ở khắp mọi nơi tinh thần trách nhiệm đã tiêu ma rồi.

Ngay bên cạnh quận Hoài Nhơn ở quận lỵ Hoài Âu thì ông Quận trưởng bỏ trốn lên xe tăng bỏ mặc dân và lính cho Cộng Sản.

Xa hơn nữa ở Quảng Trị thì ông tư lệnh sư đoàn 3 lên trực thăng bay về Huế trong lúc binh sĩ thuộc quyền còn đang mở đường máu cướp từng thước đường chạy về.

Nhìn chung khung cảnh xã hội thì ở nhiều nơi công chức đã trốn khỏi sở, bác sĩ và y tá trốn khỏi bệnh viện bỏ mặc thương binh và bệnh nhân v.v... Tinh thần trách nhiệm sa sút như vậy vì đâu?

Có thể trả lời : vì người ta không được lãnh đạo một cách xứng đáng, vì sự sa sút tinh thần đã thể hiện từ trên xuống dưới.

May thay trong hoàn cảnh đen tối đó, người ta còn thấy những ngọn đuốc sáng như ông Hoàng Lê Cường!

LÊ NCHÍA LIÊM SÌ

耻廉義禮



HỒ CHÍ MINH VỚI KẾ HOẠCH NAVARRE

Ngày chiến tranh Việt Pháp bùng nổ

Theo tài liệu mật của Sở Liêm Phóng Đông Dương (Pháp) và Tổng cục chính trị V.M.

LTS: Đây chỉ là một tài liệu lịch sử, cần được đặt trong bối cảnh lịch sử. Trong bối cảnh lịch sử 1945-46, Việt Minh đã cướp được chính quyền và việc lãnh đạo chống Pháp. Ai cũng biết sau này V.M đã phản lại mục tiêu kháng chiến dành độc lập của toàn dân để mưu đồ thực hiện mục tiêu riêng của họ là Cộng Sản Hóa, đặt chế độ độc tài đảng trị trên nước VN.

ĐẦU TƯỜNG

Dứt lời, viên sĩ quan thông ngôn chở tay lên sàn xe (có 4,5 sot cần xe rỗng không với cái cần tay sắt) cho toàn lính thấy đó là những vật dụng ban hỏa thiệ Tống hành dinh hằng ngày vẫn đi chở.

Thoạt đầu toàn lính Phù tang nạt nở lắc đầu xuôi tay, bắt xe quay trở lại Nội thành. Trong lúc hai bên còn dùng đằng, bỗng viên trung sĩ Nhật chỉ huy ở tác chiến này nhảy tốt lên khám xét một lúc trên xe chẳng thấy chi khả nghi, bèn khóa tay cho

Chiếc GMC không chờ lệnh này lập lại lần thứ hai vội rờ ga phồng một mạch về phía vườn Hoa Cửa Nam. Không ai có thể ngờ trên xe này, trong số những anh lính Tây quân phục kém chải chuốt này lại có viên Thiếu tướng 2 sao Alessandri tư lệnh Nội Thành Hà Nội (năm 1947 trở lại Hà



Nội với chiếc Trung Tướng 3 sao) cùng hai viên sĩ quan tùy viên đã xa chạy cao bay khỏi Tống hành dinh trước khi quân sĩ Nhật vào Nội Thành nhận lễ đầu hàng.

Chạy xa một đoạn đến đường Félix Faure chiếc GMC không quẹo về nèo Chợ Cửa Nam mà lại thấy quẹo về phía Hàng Bông rồi quẹo luân khúc ngã về ngã hảng Đô-măng, tạt qua ngã Hà Trung rồi sang phố Hàng Da, Hàng Điều...lên đến gữa phố Hàng Than thì quẹo vào phố Tây Long, đậu xịch trước cổng một vựa củi giữa phố ngang vắng vẻ này.

Người chủ vựa củi đây nguyên là cựu đội phó phú rẽ (sergent fourrier) từng phục vụ lâu năm cố thủ trong Tống hành dinh Nội thành mới hồi hưu mẫn lính được 5,4 tháng về trồng nom vựa củi do vợ khai thác từ trước và đã thầu cung cấp cùi tháng cho Tống hành dinh và Nha Quân Nhu Cửa Bắc.

Toàn lính Tây từ trên xe vừa đậu xịch bên nhảy cả xuống và cùng tắt ta chạy lệ vào trong vựa củi,

Gần giờ sau, toàn lính ở trong vựa đi ra.., có vẻ ít hơn lúc mới vào. Chiếc GMC chuyền bánh bon bon vòng sang phố Hàng Đầu rồi tạt qua Chợ Đồng Xuân.

Khu phố Tây Long dân cư thưa thớt, chẳng ai thèm lưu ý đến chiếc xe 10 bánh dày hính mà họ thỉnh thoảng vẫn thấy xe đến vựa để cầu và lấy

nhà trại binh, Họ dân có ngay số lính từ trong nhà ra thưa vắng hơn lúc vào đầu ? Thực ra trong nhà còn lại 3 đồng chiến hữu của bọn này ở trong nhà chủ vựa chở tối, sau bữa ăn chiều, chủ vựa bồi mực tàu loãng vào mặt chân tay và cho vận đồ dân quê rời sai gia nhân tin cậy, theo con sông đưa lèn tới Chèm Vẽ băng qua Bến Sóng sang địa hạt Huyện Kim Anh, thẳng đường lên Thái Nguyên.

Lúc đó, tại tỉnh lỵ Thái Nguyên quyền hành thành của Pháp đã lột sang tay quân Nhật vừa trấn đóng tại đây được mấy ngày. Người Nhật nắm quyền cỗ vấn, kiểm soát các cơ quan hành chính trong tỉnh, đặt các cản tình viễn, tay sai vào thay thế các viên chức then chốt cũ của Pháp.

Bí ẩn ngay 1 đêm tới gần Gia Sàng người nhà chủ vựa cũ dẫn đường bèn tìm cách bắt liên lạc được với một người em, con ông chủ ruột, là đại diện bí mật của VM lúc bấy giờ ở bên đồn điền.

Phòng nồi và Phản gián Pháp mua chuộc Tự vệ lai Petit như thế nào ?

Trở lại trường hợp nếu Tướng Valluy tin nghe nguồn tin chính xác (giá trị A) của Petit và lại có đủ quân đang dan trái, có lập hóa khu vực người Nam và Hoa kiều trong Thành phố thi.. chỉ sau tuần lễ đầu cầm cự — từ 19 đến 27-12-1946 — các đám tàn quân Trung đoàn Thủ Đô và Tự vệ — theo ước lượng của Bộ tư lệnh Đoàn Viễn Chinh Nội Thành chỉ còn độ 300 đến 400 — từ các khu phố Hàng Gai, Bờ Hồ, Cầu Gỗ, Hàng Cau, Hàng Voi, Cột Đèo Hồ, Khu cửa Đồng, Hàng Da, Hàng Gà, Hàng Dầu, Đồng Xuân, Hàng Than, Hàng Bún v.v... Đò xô cùi về khu Hàng Đường, Hàng Biển, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bồ, Phúc Kiến là khu trú phủ động tìm đất bám sống đều đã bị chặn đứng và hai đầu bị thọ địch át không tê không bị tiêu diệt ngay trong vòng từ 10 đến 15 ngày đầu.

Nhưng Đoàn Viễn Chinh Pháp lúc đó, tuy lực lượng hùng hậu gấp bội, lại chủ quan hay đã thấp mưu không bao vây chia cắt (cloisonnement) được trước hay trong những giờ đầu cuộc giao tranh giữa các đoàn cơ giới Pháp che trở cho bộ binh tiến qua các khu phố do những Tự vệ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ Đô bố trí tác chiến dưới các hầm hố đào giữa lòng đường hoặc nấp trong các gia cư, nằm phục chờ bắn tỉa các toán quân Tây di tuân ngoài lộ rồi biến dạng khôi các nơi vừa nấp bắn bằng cách chun qua các lỗ thủng đục trên tường xuyên nhà ngõ thông nhà kia khiến quân Pháp lén ruột phải lung duỗi như mèo rượt chuột — phần đông là không sao thôp được.

Chính vì lý do không kịp thời đặt được tuyến bao vây, cô lập khu vực người Nam và Hoa kiều trước 22 giờ, giờ G, cử sự của VM, nên Bộ Tư lệnh Viễn Chinh Nội thành chia quân từ 4 cửa Thành: Đồng, Tây, Nam và Bắc đánh tỏa ra 4 phía thành phố mà chẳng tạo nổi lợi thế đánh thọc địch cả 2

mặt trước và sau lưng, đẩy VM vào cái nguy thế lưỡng diện thụ địch.

Do đó, tàn quân Tự Vệ Thành và trung đoàn Thủ Đô chỉ bị đánh dồn có một mặt; nếu núng thế thì lùi... lùi rồi cuối cùng phải rút... đột nhập vào khu vực lý tưởng như đàn chuột lọt vào hũ nếp, vào khu vực gồm những phố phường giàu có nhất thành phố súc tích thực phẩm, nào : gạo tẻ, đường sữa rượu, nước mắm, cá khô, dù đồ hải vị nấu cỗ đồ Tàu, dù tây, lạp xưởng, vịt, thịt khô, dăm bông v.v... chẳng thiếu thức gì không có, dù cá rượu tây rượu lầu, rau trái tươi và đóng hộp.

Vì là tháng cữ mặt áp Tết Đinh Hợi (1947), l้า nhà chỉ tản cư trẻ con và người già hoặc không chịu bỏ nhà đi tản cư chạy loạn đã tích trữ nhiều đồ ăn Tết, từ thịt kho, thịt ninh đầy ắp, thịt dòn, cá kho, giò thủ, giò lụa, bánh chưng, chè kho, bánh mứt ê hè.

Nhờ vậy, các toán tàn quân trung đoàn Thủ Đô và Tự Vệ VM các khu phố Bắc và Đông Bắc Hà Nội đều rút cả vào khu béo bở ngon lành này để dưỡng quân và thiết lập chiết khu cắm cự với Pháp.

Thế rồi họ «thả cừa» ăn uống đến thích khâu những thức ăn ngon miệng vừa bồ dưỡng, phê phớn no say ngày đêm ; thuốc lá hút khói um dưới hầm không dứt.

Nhờ được sung mãn, đầy đủ nên tinh thần họ lại được hâm nóng «lên dây». Anh em tiếp tục phục kích, bắn súng, thi đua lập thành tích «dâng bắc Hồ ăn Tết», đánh Tây như điên suốt cả tháng chạp năm Bình Tuất, tức là tron tháng 01-1947 và mãi đến mồng 4 Tết Nguyên đán Đinh Hợi hai bên mới dung một trận thật lớn.

Pháp đã phải điên động bằng không vận 18 Dakota (3 chuyến khứ hồi) từ Saigon, Nam Vang chở đến 2 phi trường Bạch Mai và Gia Lâm thêm 7 Tiểu đoàn vừa linh Bác Phi, đèn rạch mặt và linh Mèn để tung mè lưới vét bao vây, lực soát từng viên gạch các phòng mỗi nhà, hết nhà này sang nhà khác, quét sạch trơn không còn bóng dáng VM trong toàn khu vực này rộng bằng cả 1/2 thành phố Hà nội.

Cho đến đêm 3 rạng 4 Tết, môt số tàn quân VM, chừng hơn 1 Trung đội may mắn sống sót đã lọt trốn khỏi vòng vây Pháp.., lanh chân — nhờ bόng đèn đồng lõa — rút khỏi khu Sầm Cộng qua ngã Cột Đèo hồ và Ô Quan Chưởng rồi lùi xuống dưới mặt đè cao đèn lận giữa giòng sông đang mùa cạn, đoạn ven theo bờ nước chảy.., ngược lên hướng Bắc tới bến Chèn rồi lại qua sông sang địa hạt Huyện Kim Anh để thẳng đường lèn tới Thái Nguyên

Có thể nói hậu quả vụ VM tấn công tối 19.12.46 — mở màn cho cuộc kháng chiến toàn quốc kéo dài trên 8 năm — đối với Đoàn Viễn Chinh Pháp có lợi hay hại là do nguồn tin của Petit đã được tướng Valluy tin nghe khai thác hay không ?

Có người thắc mắc tại hồi làm sao Bộ Tư lệnh Viễn Chinh lại có thể không tin nguồn tin của Petit trong khi y đã là một nội tuyến cờ lớn cho Pháp từ nhiều tháng?

Điều này như đã nói thật là dễ hiểu. Valluy vốn có tiếng hiểu chiến nhất trong số các tướng Pháp hồi đó trong đoàn Viễn Chinh mà ông ta là tư lệnh đầu tiên khi quân Pháp trở lại Đông Dương từ ngày Đô đốc Thierry d'Argenlieu rời Saigon tháng 9-1945.

Mới tới thủ phủ Bắc Hà được 4 hôm thì bắt được tin này lừa này. Trong 3 ngày đầu tiên, liền sau giờ bàn giao chức vụ Tướng này đã đích thân trong 2 ngày liền nghe và theo dõi các báo cáo, tờ trình của Thomas Cung, một nhân viên Phòng Nhị đắc lực của Thiếu tá Bousquet, Trùm Phan Giản Pháp về Tình báo - Quân báo do Tham mưu biệt bộ đúc kết về các nguồn tin mật của VM.

Tất cả đều báo cáo thực lực của đối phương là không đáng kể, chỉ có 1 tiểu đoàn và 2 Trung đội Vệ quốc đang thành hình tại Hà Nội, 8 đại đội dù kích Dân quân cũng đang được rao riết tập luyện tại các vùng Xuân Thủy, Xuân Mai, Hòa Bình đang chuyên đưa dân về mẩy làng gần Văn Điển, Tả Thành Oai, Cuối Gói sát nách Hà Nội.

Về mặt quân báo ngoại thành của Pháp các điệp viên cho biết nguồn tin từ Bắc Sơn, La Hiên có 4 đại đội cùng đang trên đường di chuyển về các vùng quanh trường bay Gia Lâm.

Về vũ khí, không có đại bác lớn trừ 4 sơn pháo 37 ly, 7 bích kích pháo 60, 8 đại liên Hotchkiss, từ 100 đến 120 trung liên, 160 đến 200 tiểu liên còn toàn là súng grup 5, súng săn 2 nòng và 1 nòng, súng kép, tổng số không quá 3000 khẩu (trong số có 1090 khẩu súng vừa trước của Nhật do Tướng Chu Đức gửi tặng VM).

Đặc biệt, trong bản báo cáo tổng hợp trưa ngày thứ năm vừa nhằm chửi của Valluy, không hề thấy nói, báo cáo một cuộc di chuyển quân số nào ở trong và ngoài thành phố thì làm sao Valluy chẳng hoài nghi về nguồn tin chấn xác do J.Petit cung cấp lúc 17g 015.., vẫn hẹn chỉ gần 3 giờ trước giờ G cử sự của đối phương?

Nỉ tóm thì chỉ vì có sự mâu thuẫn, bất nhất giữa các bản tin đúc kết Tình báo Quân báo với nguồn tin VM đám chủ động tấn công trước đêm 19-12-46 đã khiến viên tàn tư lệnh Pháp bỏ lỡ cơ hội bằng vàng tấn công trước vào các cơ sở đầu não VM và biết đâu sáng kiến lão hào này đã chẳng giúp họ thành công, không phải chịu đựng 1 cuộc kháng chiến tiêu hao trường kỳ kéo dài trên 8 năm trời mà rốt cuộc, mất vẫn hoàn mất, canh bạc trắng tay phải dừng lên.. ra đi không kèn không trống?

Và tiện đây cũng đề cập đến trường hợp của J. Petit một thanh niên lai dae, nhưng không phải dae Phi Châu, tóc xoăn, da dae kit ma là có mâu

Ấn Độ, da nâu lợt; cha là dân thành phố Pondicherry — 1 trong 5 đại thương cuộc nhượng địa cũ của Pháp tại Ấn — sang Hà Nội theo một viên chức thuộc địa Pháp bị thuyên chuyền, Paul Petit, cha của J. Petit, tuy là dân Ấn mà lại có quốc tịch Pháp rồi lấy vợ Việt, sinh được Jean Petit ở Hà Nội, và trẻ hơn chồng trên chục tuổi, nên khi Paul Petit bị bệnh qua đời (tại thành phố miền Bắc) thi Jean Petit ở với mẹ lúc đó mới 41, 42 tuổi, còn khá xuân sắc tại một căn nhà dân đường Chợ Đuôi (Rue Goussard) do ông cha bà đã tậu được vài năm trước khi mua phần.

Và, năm đó, Jean đã 14 tuổi. Đến năm 1945, thi Jean 17, tháng 8, VM cướp chính quyền tại Hà Nội rồi sau ngày 25-8-45 ngày chính thức ra mắt của chính phủ DCCH — người ta thấy Jean Petit đi như bông với hình — liền với Khuất duy Tiết (cán bộ cao cấp mặt trận rất đắt lực của VM hồi đó) khiến nhiều người ở khu phố Huế, Hàng Gà Chợ Hòn và Gò Đuôi không khỏi ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ này.

Băng đi một dạo hơn một năm — từ đầu 1945 bỗng nhiên biến mất tung tích chui bụi Cua Không còn thấy quấy phá khu chợ Đuôi — Thế dù.

Thì ra chú này đã theo ông cậu ruột — em mẹ hời đó già 30 (là học trò cũ hai thầy Võ Nguyên Giáp và Hoàng Minh Giám nguyên giáo sư trường Thăng Long) đã theo thầy lên Thái Nguyên rồi cả hai cậu cháu cùng vào chiến khu Bắc Sơn tham gia vào đệ nhị đại đội giải phóng quân.

Hai cậu cháu đều xuất sắc gan dạ, lập được nhiều thành tích chứng tỏ khả năng và tinh thần chiến đấu cao. Sau hai trận đánh Phố Luông và Kha Thủy — đặc biệt trận đánh phục kích đèo Khê — trên đường Đại Từ đi Châl Tự Do — thủ tiêu gọn 2 quân xa chia cá 1 Trung đội lính Nhật tại khu đèo hiểm trở này, cậu ruột chú lai chà được đặc cách thăng đại đội Phó và Petit lên chức trung đội phó — Trung đội 2 — Giải phóng quân Bắc Sơn.

Cuộc đời con thò lò 6 mặt Jean Petit...

Rồi từ ngày 20-8-1945, 3 tại đì giải phóng quần được VM cho điều động từ Thái Nguyên về Hà Nội dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Lê thị Hùng và trùm Tự vệ Thành Hà Nội đầu tiên, Khuất duy Tiết.

Lúc này Jean Petit đã được sự hoàn toàn tin cẩn của họ Khuất vì chú chà lai đã thực hiện được nhiều công tác điều nghiên khò khăn về địch lính ngay trong trại binh nội thành Cửa Bắc Hà Nội cũng trước đó, nhiều hoạt vụ điệp báo quan trọng khác tại Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Gia Lâm v.v... giúp lực lượng Giải phóng quân VM — trước ngày cách mạng Tháng Tám 45 — thâu hoạch nhau thành tích khả quan.

(CÒN NỮA)

CẠC SĨ



Câu chuyện chân lý

Chân lý gỗ cửa

Trong tác phẩm mới nhất NÉO VÀO THIỀN HỌC (Là Bối 1971) Nhất Hạnh có nhắc đến câu chuyện dự ngôn trích trong Kinh Bách Dụ như sau:

Xưa có một người cha đúc ôm cưng lấy chủ thuyết đệ tam quốc tế làm chân lý. Ông cương quyết tàn nhẫn dày xéo lên hết thảy để giành lấy khoảng rộng sinh tồn cho chủ nghĩa đệ tam quốc tế. Ông giết đệ tử như ngóe, ông bắt tay với thực dân Tây đê rảnh tay diệt các đảng phái quốc gia. Khi Tây lật lọng, ông được quyền lãnh đạo kháng chiến. Nhưng kỳ thay, rõ ràng đảng cộng sản — chân lý của ông — độc quyền lãnh đạo, rõ ràng toàn dân thuận tình tiếp sức đánh Pháp, rõ ràng ông đã được toàn dân tiếp sức hạ Pháp tại Điện Biên thật oanh liệt mà sao cây chân lý đệ tam của ông vẫn quá ư èo ọt. Tệ hại nhất là chiến thắng vinh quang như vậy mà trong vòng mấy tháng trời 1945-1955 ngót một triệu dân vô Nam. Thực như là vào mặt chân lý đệ tam cứ như thế cho đến ngày ông Hồ chết,

xx

Nó bị toàn cướp bắt cõi đệm về. Chừng ba tháng sau, đứa bé thoát được về nhà. Tim được đến ngôi nhà mới cất của cha nó thì đã nát dởm, trong lúc người cha vẫn ngồi ăn sầu với chiếc túi tro xương quý giá của mình. Đứa bé gỗ cửa, người cha hỏi ai, đứa bé trả lời, người cha không tin rằng con mình đang ở ngoài gỗ cửa. «Con ta đã chết ba tháng nay, may là ai mà tội đây nhận làm con ta?». Ông ta nhất định không mở cửa. Cuối cùng đứa bé phải bỏ đi nơi khác.

Chân lý bình tĩnh

Ngày 31 tháng ba, ngày cộng sản miền Bắc mưa một chap 2.000 hỏa tiễn rồi rầm rộ tràn qua sông Bến Hải với tất cả lực lượng hùng hậu gồm đủ xe tăng, đại bác, hỏa tiễn cực kỳ tối tăm do Nga Sô viện trợ. Ngày đó tôi đương tham ban ở Long Xuyên. Hay tin đó tôi ngẩn ngơ tự hỏi ngay: «Tại sao những người lãnh đạo miền Bắc lại

có thể diễn rõ đến thế nỗi. Họ tiến chiếm được chút đất buồm đầuenburg liệu họ có giữ được không, mà làm sao giữ nổi kia chứ!».

Đó là câu «tự hỏi» rất chủ quan của tôi, người sống chết với miền quê già.

Trong khi đó, san khi Mỹ hạ tay sử dụng B.52 ném bom xuống Hải Phòng, Hà Nội báo NHÂN DÂN tại Hà Nội: của Cộng Sản Biệt Việt cũng đã hạ một câu hỏi chủ quan không kém: «Tại sao Mỹ có thể diễn rõ đến thế?» Làm như diễn rõ chỉ là độc quyền của các nhà lãnh đạo Cộng Sản miền Bắc.

Trong khi đó, bình tĩnh hơn, Lý Đại Nguyên, Tú Kếu và họa sĩ Chóe bày tỏ cái nhìn nhức buốt của mình.

Lý Đại Nguyên viết trên báo Sóng Thần số 183 (ngày thứ bảy 22-4-72) đại ý: «Chiến tranh leo thang khủng khiếp, Nga công khai lên án Mỹ, Mỹ công khai phản đối Nga. Đến đây thì tất cả đều thấy tính cách cực kỳ bi thảm của cuộc chiến tranh Việt Nam. Nga muốn cho cuộc chiến này phải quyết liệt hơn nữa, người Việt phải chết nhiều hơn nữa để đặt lại vấn đề quyền lợi của họ ở Đông Dương với Mỹ.»

Tú Kếu trên cùng số báo, trong bài thơ «Trả Đũa» có bốn câu này:

Người Mỹ trả dũa bằng máy bay
Bắc Việt trả dũa bằng pháo kích
Dân chúng Việt Nam khắp nước
này

Trả dũa hai bèn bằng xác chết.

Còn Chóe, anh cha ghi họa quốc tế này ở số Sóng Thần trước đó, số 182 thi phai, nhân dịp trước giỗ tổ máy ngày 19/5/1972, Quốc tổ Hùng Vương rất trọng trọng ngồi trên ngai vàng tay cầm hilt bạc trên mây, trong khi đó hỏa tiễn cực kỳ tối tăm do Nga Sô viện trợ. Ngày đó tôi đương tham ban ở Long Xuyên. Hay tin đó tôi phong lèn, B52 của Mỹ ồ ạt ném đạn dược nhào xuống.

(Xem tiếp trang 56)



GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

(TIẾP THEO)

Sau chừng bốn, năm đêm cũ, gõ lẽ linh đình, con ma vò kinh bị Thịnh bắt phải ra khỏi người chị của Mạnh. Cai giờ thành bình thường và đặc biệt là chị không hay biết, không nhớ gì về những ngày chị bị ma ám. Những chi tiết nhỏ nhất năm xưa đêm nay bỗng dung hiện trở lại rõ mồn một trước mắt Mạnh. Chàng thấy rằng chàng cũng đang như người bị ma lâm. Bây giờ chàng có thể kêu lên những lời mà trước đây, trong thời gian làm cảnh sát, chàng vẫn thấy ngớ ngẩn, vô nghĩa như: „Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi yêu nàng...“. Chàng từng nghe nhiều người đàn ông kêu lên những lời tương tự và chàng còn nhớ rõ cảm nghĩ của chàng những lần ấy. „Thôi đi ông. Yêu là cái quái gì? Đời này thiếu gì đàn bà. Tại sao lại cứ nhất định phải người đàn bà đó mới được??“

Rồi đêm dài cũng qua đi và buổi sáng tới. Mãi tới 9 giờ, Mạnh vẫn chưa biết rõ là ngày đã đến. Chàng ở trong trạng thái mơ mờ màng màng như người vừa ốm nặng trở dậy. Như một cái mây, chàng rỗng mặt, đánh rbang, cạo râu và lột quần áo đi ra khỏi nhà.

XXX

II giờ Mạnh tới văn phòng của Thịnh. Ông T. Giám Đốc còn đang hội đồng. Còi thư ký đẹp và dẫn như đào hát riêng của ông Tông Giám Đốc. Mạnh biết như thế. Chàng ngồi chờ trong chiếc bọc da trong căn phòng mát rượi vì máy lạnh. Thịnh đưa tiền hai ông khách ra về và nhìn chàng. Thịnh tới bắt tay chàng và mời chàng vào phòng ngay.

— Chờ mua lâu không?? Thịnh hỏi. Sáng bạn nhiều việc qua. Đúng ra thì sáng nào mua bạn, chẳng cứ gì sáng nay.. Toa uống gì? L hamstring?? Gần trưa rồi, mua có quyền uống

Văn phòng của Thịnh lớn và tràn thiết, hoàng thật sang, sang hơn văn phòng Tông Trưởng. Mạnh nghĩ như vậy mặc dầu cả đời chàng chưa chân vào văn phòng của một ông Tông Trưởng.

Mạnh có cảm giác Thịnh tiếp chàng tiếp một người bạn đến chơi. Nếu chàng không gi về Kiều Dung, có thể Thịnh sẽ không hỏi. Chỉ có thể ngồi uống rượu, hút sì ga, nói chuyện thời cuộc phết phơ rồi ra về. Nhưng Mạnh tới để nói về người đàn bà chàng yêu, không phải chuyện phiếm với người đàn ông này.

Thịnh có vẻ mệt mỏi và lè lưỡi. Hôm nay, trong Thịnh không còn bồng hào như mọi ngày. Mạnh thậm cảm thấy hài lòng khi nghĩ rằng kẻ giàu tiền, kẻ được thiên hạ coi là thành công ở đời là anh chàng Định Đức Thịnh kia cũng có những nỗi khổ và cũng già nua không kém gì chàng.

Mạnh bắt đầu nói đến Kiều Dung bằng những lời báo cáo tạm thường về những hành động của nàng trong mấy ngày qua. Không thấy có gì đáng kể. Nàng đi chơi dày dó và Mạnh vẫn đi theo nàng.

— Moa thấy thèm được sống như toa — Thịnh nói, giọng nói và vẻ mặt có vẻ chán thành — Thật mà, cuộc sống dĩnh lúi đến đồng tiền nhiều quá cũng chẳng còn gì là lạc thú. Đồng tiền nó bắt buộc mình phải chú ý đến nó quá nhiều, phải làm những việc mà chính mình không thích. Moa nghĩ như ta thật sướng. Ngày ngày vô tư đi theo một người đàn bà đẹp, nhất là người đàn bà đẹp ấy lại không phải là vợ mình.

Thịnh dừng lại. Như thấy rằng Mạnh có thể hiểu lầm, Thịnh vội chừa :

— Moa nói inh thật.. Moa biết toa là người bạn ngày thường, tin được nên mới nói thế...

Mạnh vẫn trường rằng nếu nghe Thịnh ca tụng sự ngay thẳng của mình, chàng sẽ đỏ mặt vì ngượng. Thịnh sẽ biết, sẽ nghi có chuyện gì mờ ám đã xảy ra giữa chàng và Kiều Dung. Nhưng trưa nay chàng ngồi thiền như không. Như lời Thịnh nói đó rất thường, rất đúng. Chàng nghĩ rằng ngay từ chàng như Thịnh tất nhiều phải mợ: sừng, chàng sớm thi muộn. Không ai có quyền có vợ đẹp như Thịnh mà lại mù đến thế

— Cái ngày hôm qua moa không thấy nàng đâu — Mạnh nói — Có chuyện gì xảy ra không? Moa sợ nàng đi đâu mà moa đón không kịp..

Chính Mạnh cũng không ngờ chàng đóng kịch hay đến như thế. Trong lòng chàng như có cả một trận hỏa hoạn lớn, như có một trái bom nguyên tử mang tên Kiều Dung nổ nhưng ngoài mặt chàng vẫn thiền như không, vẫn nói đến nàng như nói đến một người khách thường nào đó mà chàng có phận sự theo dõi.

— Nàng đau. Không có gì nặng. Khó chịu, vắng vật thời, hồi chiều qua lúc về nhà, moa thấy nàng nằm trong giường. Nàng không ăn cơm tối qua. Sáng nay, đường như nàng đã đỡ nhiều rồi...

— Nàng có nói chuyện về những chuyến đi của nàng trong mấy ngày qua với toa không?

Nói sơ thôi. Nàng có cho moa coi mấy vật nhỏ nàng mới mua. Một cái bát lùa thì phải...

Mạnh thở ra một hơi dài. Kiều Dung đau. Chỉ là một cơn đau xoàng. Đàn bà dù chân đời, dù huyền bí, dù đáng yêu hay đáng ghét, cũng có những cơn đau ôm vặt. Chỉ là đau vặt. Mạnh có cảm giác như chàng vừa sống lại. Ít nhất chàng

tinh túc hắn lại. Chàng bắt đầu ngồi ngửa hẵn người trên ghế, vắt hai chân lên nhau. Người hẵn bận áo vest trắng có bảng tên gắn trên ngực áoぶng rượu vào phòng. Mạnh thường thức chất rượu và bỗng cảm thấy đói, chàng chợt nhớ là từ sáng qua đến giờ không biết chàng có ăn uống gì không.

Như một ông Tướng cầm quân thản nhiên vi vu hình an ninh hoàn toàn trên khắp các mặt trận, Mạnh nhăn nha nói :

— Moa nghĩ rằng chúng mình nên kết thúc cuộc theo dõi vô ích này đi là vừa...

— Sao? Toa nói gì? Toa đã thấy nản rồi sao?

— Nản thì không, nhưng moa thấy tổn tiền của toa vô ích.

— Vô ích sao được? ? Có toa theo dõi nàng moa yên tâm nhiều lắm chứ.. Toa thấy rõ là vợ moa có thể làm những hành động bất ngờ.. Vợ moa không có những phản ứng như đàn bà thường..

Mạnh vung về :

— Có thể... Nhưng mà toa nghĩ coi.. việc moa đi theo vợ toa mỗi ngày nó cũng làm sao ấy.. Tình trạng của moa không được đàng hoàng làm.. Moa bị du vào một hoàn cảnh không lấy gì làm hào hứng...

Thịnh cầm con dao dọc giấy cán ngà lèn tay, hai ngón tay Thịnh uốn lưỡi dao mềm đèn cong lại, Thịnh trầm ngâm:

— Còn hoàn cảnh của moa, toa trưởng là hùng thủ lâm sao? Moa trọng sự thành thật của toa nhưng chúng mình không còn cách giải quyết nào khác. Moa cần toa gúp và toa phải giúp moa. Nếu moa có nhiều thì giờ rảnh rỗi hơn để có thể săn sóc Kiều Dung hơn hiện nay, moa sẵn sàng rút lui lùi nhờ cậy toa ngay. Nhưng rất tiếc lúc này moa đang bận quá. Đang có những dự án đầu tư lớn, chac toa cũng bết nước mình vừa tìm thấy dầu hỏa ở ngoài biển. Tất nhiên là mình không thể nào tự lực khai thác được, sẽ có nhiều công ty lớn của ngoại quốc tới khai thác với mình nhưng nếu mình không chịu khó tranh phần ngay bây giờ thì có thể mình sẽ bị thiệt hại rất nhiều mai sau. Mình sẽ không mất hết quyền lợi đâu nhưng sẽ bị thiệt lỗ... Từ mấy ngày nay, ngày nào moa cũng họp bù đầu về dầu hỏa..

Thịnh liệng con dao xuống bàn, thở dài và nhào thẳng vào mặt Mạnh :

— Xong, moa sẽ không còn bận nhiều nữa đâu. Chỉ nửa tháng nữa thôi, nhiều làm là ba tuần nữa. Toa gắng giúp moa ít ngày nữa. Moa xin hứa là sẽ không làm phiền toa nhiều hơn. Sau khi ký kết xong những hợp đồng đầu tư moa sẽ rảnh rỗi, moa sẽ có một thời gian nghỉ chơi ít nhất là nửa năm. Moa sẽ đưa Kiều Dung đi du lịch.. Hongkong, Tokyo, Paris.. Moa sẽ đưa nàng sang Tokyo chữa bệnh. Đến ấy y khoa tiến bộ làm, vượt cả Pháp rồi...

Mạnh lại cảm thấy tối tăm mặt mũi. Chàng chỉ còn được gần Kiều Dung có nửa tháng nữa thôi ?? Ngay sau đó hy vọng lại đến với chàng. Nửa tháng dài với chàng dài lâu như cả thế kỷ. Hai nữa, chắc gì Thịnh đã rút bỏ công việc để mà đi được ?? Anh nhà giàu nào chẳng mơ bỏ được công việc để đi chơi nhưng còn tiền bạc, còn quyền lợi để cho ai то ?? Lại còn ý muốn của Kiều Dung nữa chứ ?? Chắc gì nàng đã bằng lòng đi ??

Chàng giả vờ do dự :

— Nếu toa hứa chắc rằng toa chỉ cần moa nhiều nhất là ba, bốn tuần lễ nữa...

— Moa hứa chắc.

— Vậy thì được. Toa có thể yên tâm lo giữ phần dầu hỏa, Moa sẽ trông nom và bảo vệ nàng cho toa...

Mạnh vội vã nói tiếp khi chàng thấy nét mặt Thịnh sáng lên :

— Có điều moa cần nói là moa chỉ hứa làm hết sức thôi. Nếu vợ toa bỗng dung.. nhảy xuống sông.. hay đâm đầu vào xe hơi đang chạy tới, moa có là thánh cũng không ngăn nổi...

— Tất nhiên. Moa chỉ cần có toa chứng kiến nếu có chuyện gì không hay xảy ra. Moa cần được biết chắc là vợ moa.. ra sao mà thôi. Không được biết rõ là một tai họa lớn. Toa sẽ là người làm chứng cho moa nếu có chuyện gì xảy ra với Kiều Dung.

Thịnh thở nhẹ ra một hơi dài, và mặt Thịnh tươi lên, như người vừa giải quyết được một chuyện gì rắc rối làm mình âu lo. Mạnh hỏi như đó là một chuyện rất thường :

— Vợ toa từng sống ngày nào ở Hà Đông không? Thịnh ngạc nhiên:

— Hà Đông ?? Hà Đông ở mãi tận ngoài Bắc, sao vợ moa có thể sống được ở đó ?? Sao toa nói vậy ?

— Một ý nghĩ thế thôi. Không có gì cần giải thích thêm cả. Moa chỉ muốn biết rõ.. Còn bà nội của nàng...??

— Bà nội của vợ moa làm sao ??

— Bà ấy có từng sống ở Hà Đông không ??

— Chuyện ấy làm sao moa biết được ?

Hai người cùng yên lặng. Họ biết rõ nhau là cùng có nhiều điều để nói về người đàn bà vắng mặt nhưng không ai dám nói ra. Người trả lời với thực tế đầu tiên là Thịnh :

— Toa không tin chuyện bà Kiều Ngọc, bà nội của Kiều Dung, người đã chết cách đây cả năm sáu mươi năm, lại có thể trở lại sống trong cõi chúa gác Kiều Dung chứ ?? Moa còn nhớ ngày đầu khi moa kè chuyện ấy cho toa nghe, toa hoàn không tin kia mà?? Moa cũng chỉ kè cho toa nghe để toa biết thôi, moa cũng hy vọng toa không tin bởi vì chính moa, moa không tin. Thế kỷ này là thế kỷ 20 rồi, làm gì còn có chuyện linh hồn trở lại cõi đời dưới một hình hài khác như thế. Đó chỉ có chuyện Liêu Trai Sự thật chỉ có thể là vợ moa bị ám ảnh vì cái chết của bà nội nàng mà thôi...

Mạnh nói một câu hờn giận :

— Thi moa đã đe nghị toa nhiều lần là toa nên tìm người khác thay moa mà ??

Nói xong, chàng thấy rõ sự tré con của mình nhưng lời đã được nói ra. Và Thịnh cũng đang suy nghĩ. Thịnh cũng đang suy nghĩ. Thịnh đương nhiên không chú ý lầm đến lời nói đó của chàng.

Vài giây sau, Mạnh đứng dậy :

— Thời moa về. Toa còn bận nhiều việc...

Thịnh cũng đứng dậy ;

— Moa cũng sửa soạn về đây, Hôm nay thi moa hết việc rồi. Moa sẽ nghe lời toa, chiều nay moa nhà với Kiều Dung.

Bề ngoài Mạnh vẫn thản nhiên nhưng trong tim chàng như có một ngọn lửa bốc lên. Chàng thù ghét Thịnh như chưa từng thù ghét người nào đến thế. Vì hôm nay Thịnh được gần nàng còn chàng thì không, chàng cũng sẽ được gặp nàng nhưng còn phải chờ đợi.

— Chiều nay moa sẽ lựa lời nói trước cho nàng biết chuyện moa muốn đưa nàng đi ra sống hẳn ở Đà Nẵng, hoặc đi ngoại quốc với moa. Bé cho nàng đừng ngạc nhiên...

Mạnh cảm thấy rằng nếu còn đứng lại lâu hơn chút nữa, nếu còn phải nghe gã đàn ông này nói về người đàn bà chàng yêu bằng cái giọng chửi nhau ấy, chàng có thể sẽ thét lên, sẽ nói hết sự thật, nên chàng vội vã đi ra, quên cả cái xiết tay từ biệt thông thường.

XXX

Và những giờ phút dài dằng dặc, nặng nề — dài như chưa bao giờ dài thế, dài như không bao giờ hết — tiếp tục đến. Mạnh không hề nghĩ đến lời nói của một nhà văn Pháp : «Vắng một người là cả thế giới trống rỗng». Chàng chỉ biết là cuộc đời chàng trống rỗng một cách lạ kỳ. Chàng không có cả nỗi an ủi được tưởng tượng đến người yêu, vì mỗi lần tưởng tượng đến nàng, chàng lại thấy bên nàng có chồng nàng. Và trai tim chàng lại đau nhói như bị mũi dao nhọn khía vào. Mạnh đi lang thang trong thành phố và nỗi trống rỗng của chàng càng nỗi rõ hơn khi chàng lô hẹn. Con người của chàng bần tiện quá, bần tiện và tồi tàn đến hàng không thể ngờ. Chàng đã phản bội Thịnh, chàng phản bội cả Kiều Dung, người đàn bà duy nhất mà chàng yêu dấu trong đời. Và chàng còn ghen tuông, còn ghen ghé, còn tuyệt vọng nữa. Cũng có lúc chàng lại thấy mình trong sạch và thành thật. Bởi vì chàng không thể nào làm khác những gì chàng đã làm và đang làm.

Xong, chàng nhớ Kiều Dung, nhớ tiếng nói, nhớ ánh mắt huyền ảo nhiều khi của nàng. Chàng như người điên vì nhớ nhung. Đi trong đường Lý Do, Lê Lợi, một thoáng áo bay ở tít đầu phố, một bóng dáng ở mãi bên kia đường cũng làm cho chàng xao xuyến đến muôn ngắt đi. Kiều Dung. Chàng vừa thoáng thấy nàng. Đúng là nàng rồi. Chàng với vã rảo bước, chạy nhanh, đuổi theo hình bóng đó. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là những người đàn bà lẹ, những người đàn bà có đẹp có xấu nhưng không phải là Kiều Dung của chàng.

(CƠN TIẾP)

cười đỗ buồn



● CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG sưu tầm

Thắc mắc lớn

Một ông xuất thân là thợ mộc, làm giàu nhờ nghề đóng bàn ghế, tủ giường bán cho người đời. Khi đã có tiền, ông cần chút danh vọng cõm và bỏ chút tiền ra tranh cử. Thời nay, ông đặc cử nghị sĩ.

Nhà nghị sĩ thợ mộc của chúng ta được vào phái đoàn di công du ngoại quốc. Đến Paris nhà nghị sĩ hưng tình đi ăn chơi. Nhưng vì ông không nói được tiếng Phá Lango Sa nên cuộc giao thiệp giữa ông với những đám poule de luxe thật khó khăn. Một hôm, ông gặp được một em đám trong thang máy của khách sạn và thấy em này cười tình với ông, ông bèn can đám mời em đi chơi bằng cách dùng giấy bút vẽ một chiếc xe tăc-xi đưa cho em cầm coi.

Em đám bằng lòng và hai người vào tăc-xi đi chơi rìng Boulogne. Sau đó cũng vẫn dùng giấy bút nhà nghị sĩ Thợ Mộc vẽ một cái bàn, trên có bầy những đĩa thức ăn ngút khói. Em đám hiểu và hướng dẫn ông đến nhà hàng Maxim dởp một bữa linh đình. Nghị sĩ Thợ Mộc lại vẽ một cặp trai gái ôm nhau và em đám hiểu rằng ông muốn khiêu vũ, em bèn đưa ông đến một tiệm nhảy ở ven sông Seine cho ông nhảy chí chạp.

Sau đó, đến lượt em đám cầm bút giấy. Em vẽ lên giấy một cái giường có đủ bốn chân đằng hoàng. Nhà nghị sĩ Thợ Mộc há hốc miệng nhìn em ngạc nhiên. Cả đến khi về tới nước rồi, ông vẫn còn thắc mắc mỗi lần nhớ tới em đám ở Paris. Ông không thể hiểu vì nguyên nhân nào em đám thơm như mit ấy lại biết rằng ông làm nghề thợ mộc chuyên môn đóng giường tủ...

Nếu anh thích

Xe ngang ở một xa lộ vắng ban đêm. Chàng hỏi nàng :

— Nếu bây giờ anh làm tới với em, em có la lên không ?

Nàng e lệ đáp :

— Nếu anh thích em la thì em sẽ la...

Vợ vẫn

A Đam và E Va di chơi thư giãn trong Vườn Đầu.

E Va hỏi :

— Anh có yêu em không ?

A Đam nhún vai :

— Hồi vớ vẫn. Anh mà không yêu em thì còn biết yêu ai nữa ?

Kiểu cách

Hai em poule de luxe gặp nhau và tâm sự với nhau về việc làm ăn :

— Hôm qua, nay di với thằng cha lý phú già của mày ra sao ? Có gì lạ kẽ tao nghe ?

— Lão chi tao năm chịch ngàn mét đêm nhưng thật là đáng đồng tiền bát gạo, em nó đáp, lão kẽu cách lầm. Lão đòi làm tình với tao trong một cái quan tài...

Em thứ nhất la lên :

— Thiết sao ? Làm tình trong ao quan ? Tao chắc mày bị một chầu xúc động ra gi hả ?

— Xúc động thì tao cũng có, nhưng tao chưa xúc động bằng 6 chủ đạo tì khiêng quan tài ra nghĩa địa.

Chết rồi, anhơi..

Cặp vợ chồng mới cưới đưa nhau lên Đà Lạt hưởng tuần trăng mật.

Buổi sáng hôm sau động phòng ở khách sạn LangBiang, chú rẽ ngủ một giấc say sưa và khi trở dậy thấy có vợ trẻ của mình đang ngồi sụt sùi khóc. Chàng ngạc nhiên hỏi :

— Làm sao em khóc ?

Nàng vừa chỉ tay vừa nức nở :

— Chết rồi, anhơi.. Chúng mình chỉ mới xài có một đêm mà.. nó đã nhỏ xíu thế này.

Mùa xuân

Trong căn phòng tắt điện tối mờ, em nữ thư ký thở dài nói với người đàn ông đang ôm mình chặt cứng :

— Chưa bao giờ ông hôn em say đắm đến thế, có phải vì bây giờ đang là mùa xuân không ông chủ ?

Gã đàn ông đáp :

— Không phải vì mùa xuân đâu em — Gã đàn ông nói tiếp — Đó chỉ là vì tôi không phải là.. ông chủ



Những giòng chữ sau đây tôi viết về phút giây tuyệt vọng của trận đánh mà bạn bè tôi đã «Hand-To-hand combat» với các thằng con nít được mệnh danh là «chiến sĩ Điện Biên» của sư đoàn Thép Cộng Sản L Lết nhiệm tôi làm sao biết hết sự thật trận đánh đã diễn ra trên một dãy đồi cao, trong hốc núi, dưới cỏ tranh... trận đánh nhẹ, chỉ cấp tiểu đoàn, nhưng cũng đủ biền biến toàn thể bi hùng phi lý và tuyệt vọng của cuộc chiến này. Vì chỉ là một cá nhân với đôi mắt nhìn đủ một vòng quanh châu Á, nhưng khi cầm bút, không phải là chiến sĩ nữa, tôi trung trực từ mỗi chi tiết, lời nói và hành động. Những điều tôi viết ra rất thật — không phải «phiêu» để dày trang giấy, không phải dài thêm chữ để kiếm tiền cũng không phải «quảng vòng hoa chiến thắng» cho những người được nói tới — Họ đã chết, tất cả vô ích, kè luồn những giòng chữ này. Nhưng nhiệm vụ «nhà văn» là gì? là viết sự thật của đời sống — cao cả quá, tôi không dám xác định như thế, nhưng những giòng sau đây là sự thật — Tôi xin nhắc lại, đôi khi danh tính nhân vật và đơn vị phải «đi tản chiến thuật» vì đó là một cách «lách» để bảo khỏi bị tịch thu.

Tôi thường hay ngạc nhiên vì tại sao lịch sử nước ta tuy đầy dãy những ngày tháng chinh chiến khắc liệt nhưng vẫn chung không có nổi một thiền anh hùng ca. Austerlitz, Wartelor, của Napoléon, Verdun của ông Pétain, đến vượt sông Rhin của De Lattre, ngay đến cả trận đánh cũng chỉ đại khái thôi của một Lữ Đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ ở đồi bốn mươi mấy đó trong trận chiến Cao Ly luôn luôn được nhắc nhở, nghiên cứu quay thành «phim», từng ông Trung sĩ, Thương sĩ mà hành động anh dũng tuy vừa tầm cũng được lên báo, lên tivi để trẻ con và người lớn cũng nhau nhìn vào đấy trăm trồ và hanh diện — Đất nước chúng ta có rất nhiều anh hùng — Anh hùng thật binh thường như anh chàng Audie Murphy mà vóc dáng lắn nannel lực cung chỉ là hóa thân của một anh cao bồi như Jess Jane. Vì vậy, tại sao mọi bôn tập siêu tinh vi của một vĩ nhân như



PHAN NHẬT NAM

Chết đứng

Nguyễn Huệ, trăm ngàn quân trong vòng năm ngày từ Thuận Hóa — đã bôn tập vào đến cửa ngõ Thăng Long trong những điều kiện bão mêt tối đa với khả năng tối thiểu cẩn cứ trên đôi tay và nồng lực của những người lính vừa được mêt tại Thuận Hóa, Nghệ An... Đến mồng 5 Vương đánh tan đạo quân Võ Văn Chinh Thanh triều trong toàn thể bắt ngờ chiến thuật. Mặc dù đạo quân này đã được «receuil» bởi một lực lượng Nguyễn bắn quốc, đã bố trí trận liệt và

cùng tinh xảo và đúng chiến pháp. Đạo quân «Tài Tử» của Vương đã di chuyển, tiếp vận và dùng chiến thuật nào để phá tan toàn bộ quân Thanh? Sử chỉ ghi vắn tắt «Vương dùng chiến thuật hai người vồng một đồ tiến ra Bắc. Sự kiện đâu giản dị như thế. Bảy giờ năm 1972, muốn đưa hai ngàn lính Nhảy Dù từ Sài Gòn đến Kon Tum cũng phải mất 3 ngày để di chuyển toàn thể bộ quân, pháo binh và các thành phần yểm trợ, trong khi đó ở Kumiom cũng có đủ các

giáo dã chiến để tiếp tục việc nuôi ăn và yểm trợ. Vậy bằng chiến thuật nào, Nguyễn Huệ đưa 100.000 quân binh vượt hơn ngàn cây số đường núi trên hai chân trong năm ngày để đánh trận đột kích «cấp sư đoàn» vào chính PC của Tôn Sĩ Nghị. Sử ta không nói đến và chúng ta nhìn lịch sử như một sự kiện có sẵn, không phân tích không tìm hiểu... Chúng ta đã bỏ qua thiên tài trong lạnh nhạt. Và Nguyễn Huệ là gì? đó là một thanh niên lai mán thô dân miền núi: «Vương da đen, tóc xoắn, mặt lợ...». Học vấn và kinh nghiệm trong người «thô dân» miền rừng An Khê, An Túc... Vậy đúng đây là một thiên tài, un đúc bởi khí thiêng sông núi và tổ quốc. Nhưng cũng không một vòng hoa rực rỡ cho người anh hùng áo vải đó... Tại sao?

Tôi không thể biết được, cho đến cuộc chiến hôm nay, ngày thứ 33 kể từ khi Bắc quân đưa đại quân tấn công miền Nam trên 3 mặt trận chính. Bắc quân ào ào tiến có «căng» và đại pháo dọn đường muộn đánh một cứ điểm nào, họ dùng đúng chiến pháp: «Đứng một đánh mười, dùng mười đánh một» và đánh dưới châm ngôn của Võ Nguyên Giáp. «Thắng mới đánh, không thắng không đánh». Và quân ta chống cự thật anh dũng chữ «anh dũng» đã được dùng quá nhiều hóa nhám biến thành sáo ngữ, nhưng quả thật không con tinh từ nào để diễn tả đủ những hành động can trường của mỗi người lính Việt Nam trong ba mươi ba ngày đó lửa. Họ đã anh dũng không ngờ — vượt qua khỏi tri tưởng tượng của con người và chết âm thầm không một nhớ đến — sự nhác lại chỉ có, trong lúc nhàn rảnh giữa các chiến hữu đã chứng kiến, trong một môt triền miềng của tinh thần và thế xác những người này nhắc lại người đã chết thường thường chỉ với những thành ngữ tượng trưng «thằng A, X, Y hay Z... giỏi thật». Vì sự kiện này, tôi có thể suy diễn: «Dân tộc ta không có máu «gươm dao», dân tộc hiền hòa và an phận, nhưng vì lõi có một định mệnh đổi mới làm toàn thể khối sinh linh phải vất vả, tan nát trong

chinh chiến, nên phải gắng chịu — và từ đây nếu hành động «anh dũng» có xảy ra thì cũng là chuyện thường tình, thường như ánh sáng lèn mỗi ngày và người chết là đi về nơi vĩnh viễn. Dân ta quá «tỉnh» nên hóa thành khiêm huống, anh hùng cũng chỉ là người thường bị «bộc phát» vì hoàn cảnh — Quan niệm «vô vi» đến thế thì thôi... Nhưng trong cuộc chiến «đại loạn» ba mươi ba ngày này, có nhiều sự kiện phải nói. Bỗn phận đó do tôi định đề — Đó cũng là cái chào vĩnh biệt cho những người bạn đã chết — chết quá âm thầm êm như mũi lưỡi lè cảm pháp vào tim giữa một trời vang òn đại pháo.

Nho mang cấp bậc đại úy, đó là một sĩ quan rất thường, tư tình thần đến thế xác. Trước kia ở Địa Phương quân, một binh chủng rất ít được nhắc nhở và các sĩ quan của binh chủng này phần nhiều đều có mặc cảm đối với đơn vị mình chỉ huy. «Con rùa lật ngược», con rùa rang muối. Ông thám Kim quy, quả thật, những đơn vị này chung chung quá bất, nơi tích tụ bao nhiêu lè phè lệch lạc cũng như «cái ô» để phát triển tối đa những «cung thư» của quân đội — lính ma, lính kiêng... Không biết Nho về Tiều đoàn từ hồi nào trước kia chúng tôi gặp nhau ở một khóa rừng núi sinh lầy, lòn gặp gỡ lại cũng chỉ là một cái bắt tay vừa phải cùng vài câu hỏi đầy đua. Vé đến Tiều đoàn Nho lờ quờ ở máy chức vụ không đúng với cấp bậc và bảng cấp số, mọi người đều có thiên kén và Nho thì với bề ngoài quá chật nén không gọi nổi lòng tin của cấp chỉ huy. Được chỉ định đi học Thái cực Đạo một lớp học thường để tổng vào đó những thành phần không xài được của đơn vị, có thể là một anh lính vì gốc lớn, nhưng phần nhiều là những kẻ bị xem «vết đì».

Mỗi khóa học, Nho trở về trình diện lại và giữ chức «phụ tá». Yên lặng hình như anh không có khả năng chống đối, không hiểu những đòn thái cực đạo vừa thu nhận được có giúp thêm tự tin cho Nho không nhưng người anh hùng hơn.

Đại đội do Nho chỉ huy phòng thủ tuyến thứ hai của cứ điểm

tuyến đầu do hai đại đội tác chiến giữ. Trong bốn ngày căng thẳng của trận chiến dưới mưa pháo, có 75 ly của Bắc quân, trong khi các đại đội trưởng tác chiến mỗi giờ, mỗi phút có thể thò tay «bon jour», với địch, Nho chỉ có mỗi việc nằm co ở giữa, thỉnh thoảng cho ông già 81 (súng cối 81) cho đám ba phát gọi là yểm trợ quân bạn Hai khẩu súng cối của Nho bắn chỉ để làm đẹp chứ làm sao đích nỗi một rồng cối và sơn pháo đích «nhét» đầy hai cao dãy cao điểm phía Nam và tây của cứ điểm ngoài ra chưa kể đến một pháo đội 130 đặt ở Rặng Big Mama Mountain cứ bắn «rafal» hằng loạt 6 trái trong 3 giây..., cứ điểm bị nổ sau 4 ngày đêm tử thủ, Đơn vị rút đi đại đội Nho đi giữa, đầu và đuôi được hai đại đội tác chiến che chở Nho «di tản chiến thuật» an toàn không chút hiểm nguy.

Tiểu đoàn chiếm được một cái trảng, bố trí tạm thời để đợi «lập» cố vấn gọi máy bay móc về...

— Còn bao lâu nữa máy bay tới hở «Tây». Tiểu đoàn trưởng hỏi Thiếu Tá Auffy.

— Mười phút?

Nhưng chẳng bao giờ có mười phút êm đẹp đó cho tiểu đoàn nra, cối và sơn pháo, lại hai kè cựu thù từ cao điểm Đông Bắc ào xuống như trận mưa đầu mùa...trảng trống, cỏ lúa thưa, hầm hố không có Tiểu đoàn tinh hênh tràn truồng và thu động dưới cơn mưa dày mảnh thép và nháng lửa...Bộ binh địch từ Đông Nam bắt đầu đánh lên...

— Nô lèn thì mình xuống! Tiên sư thẳng nào chạy tao bắn gãy giò! «Me lính» héo trán giữa không gian, may truyền tin hết pin, súng hết đạn. Linh nhìn xuống cây súng chán như đang nắm cây gậy! Đ.., má đánh bằng cái giày giờ...

Trong hỗn loạn, Nho chậm như con voi già, chậm nhưng tĩnh và chắc chắn, điền khiền tõ súng cối bắn về hướng đông nam.

— Độ cao mấy, đại úy?

Gió mà lấy độ cao làm gì, mày lượng mà bắn!!!

Độ cao với biều xích thẳng cha phu xạ thù tay lấy đạn, mồi quát như sấm!

(Xem tiếp trang 56)



PHIỀU

TÊ ĐÊ

Hùng ơi ! Cứu tao.

Hùng ơi ! Hùng.

Chúng tôi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt ở phía bắc nước. Có lẽ đó là tiếng kêu của một người lính bị thương. Chúng tôi không thể lội tới tiếng gọi đó. Chúng tôi không thể biết rõ tiếng gọi là của địch hay bạn. Trên chiến trường có nhiều người tên Hùng.

Chúng tôi chỉ có thể nghe thấy những tiếng động chung quanh nhưng không thể làm gì hơn ngoài sự tự cứu mình thoát hiểm.

Nhóm chiến về của chúng tôi gồm Cương, Hùng và tôi. Cương bị thương nhẹ ở mông và đã băng bó lúc chiều trước khi địch trên ngập phòng tuyến.

Cương nói nhỏ :

— Vết thương ngấm nước ngứa quá mà không gãi được.

Bây giờ tôi ngửi thấy mùi tanh từ con lạch tỏa lên mũi. Nước ngang đến bụng chúng tôi. Tôi đoán chắc là máu của người lính bị thương và có thể của những người khác nữa bị hạ ở đầu con lạch đang chảy xuôi.

Trong ánh trăng vàng đục như da của một thằng bạn bị sốt rét rừng, tôi không thể phân được máu và nước.

Chúng tôi men theo lạch nước thoát xa vùng giao tranh. Tiếng bom đạn xa dần.

Mệt và tiếc đói nhưng không phải nghe tiếng rên la, không phải nhìn thấy bạn bè gục chết.

Chúng tôi vào một ven rừng tự lung ngõi nghỉ ở một gốc cây. Trong ánh trăng mờ tôi nhìn được nét mặt khoan khoái của Cương. Nó tháo ba lô, giày trận rồi tụt quần. Mông nó trắng hếu sau nhiều ngày sống dưới hầm không mặt trời.

Nó nằm xấp xuống gối đầu lên ba lô bảo tôi:

— Thay băng cho tao, ngứa đêch chịu nỗi !

Tôi tháo băng cũ. Tôi trông thấy vết mảnh B 40 cửa ngang mông nó. Tôi bảo nó :

— Trông vết thương trên mông mày như mồi của một đứa con gái mỉm cười,

Nó chửi i thề:

— Đ.M đến nước này mà còn mơ mộng được :

Tôi bảo :

— Bắt buộc !

Băng xong, nó không chịu mặc quần. Cương bảo chúng tôi :

— Đề thế thế cho mát, mai tính sau.

Anh lấy bì đồng nước nhấp vài ngụm nhỏ rồi im lặng nhìn xuống đám cỏ rừng.

Hùng bảo nó :

— Trông mày như đang hiếp ai !

— Thôi im đi để tao nằm một chút !

Nó lấy bàn tay gãi tròn quanh vết thương.

Hùng bảo tôi .

— Tao thêm thuốc qua !

Tôi bảo nó :

— Coi chừng !

Nó moi một điều thuốc quấn trong bao láy ngón tay vuốt cho thẳng đưa lên kẹp hở ở môi. Nó rút chiếc bật lửa Ronson và lấy mũ sáp che ánh lửa. Tiếng Ronson nghe khô như tiếng lấp lưỡi lè trước khi đánh xáp lá cà. Hùng rit thuốc trong chiếc mũ sít.

— Tại mày tính sao ?

Cương hỏi chúng tôi. Hùng bảo :

— Bay giờ thì mình chưa biết: mình đang ở đâu. Cả lẽ tại mình đang ở trong vùng rừng oanh kích tự do. Minh còn hai ngày lương khò. Minh phải kiếm thêm thức ăn phòng hờ. Mặt trời mọc minh sẽ định hướng sau. Thời tại mày ngủ trước di để tao canh đầu tối giờ tao sẽ đánh thức tại mày canh tiếp Cương sẽ canh sau cùng.

Tôi nằm xuống canh Cương. Bay giờ tôi mới thấy thật mệt mỏi và đói. Có tiếng muỗi vo ve. Cương hỏi lần thắn :

— Trong rừng không biết lúc không có máu người tại muỗi nó ăn gì mày nhỉ ?

Tôi trả lời iến đề nó khỏi hỏi:

Trong sách vạn vật nói là muỗi mò đến chim chóc hoặc thú rừng để đốt !

Một con muỗi đậu trên má tôi. Tôi đưa nhẹ tay và ép con muỗi vào má kéo lè nó xuống. Má tôi mát mẻ. Máu tôi từ bụng muỗi đã phun ra, tanh như mùi tái ngửi ở lạch nước.

Rồi tôi quên muỗi, quên mệt, quên nguy hiểm ngủ ngáy đi.

Sáng đánh thức tôi dậy. Tôi nhìn chiếc đồng hồ mặt đất có những chấm lân tinh. Một giờ sáng,

Hàng gối đầu lên ba lô duỗi thẳng chân, hai tay đặt lên ngực. Trong nó như được chết bình thản. Nó được niêm bằng ánh trăng rừng lúc đó thật sáng.

Chợt tôi ngửi thấy mùi tuổi thảng trong gió. Tôi hit hit. Tôi vỗ nhẹ tay Hùng và bảo nó :

— Hình như có mùi xác người !

Nó mím cười :

— Mùi cút tao đấy ! Tao vừa ia xong !

Nó nhám mắt.

Sáng mai tôi cũng phải tụt quần đi ia. Mùa mông của tôi chắc cũng trang hếu như của Cương. Ở trên địa thì không có gương để cho lính ngàn mông.

Qua kẽ hở của lá tôi nhìn thấy mặt trăng trên miếng trời mịn. Tôi biết chắc trên mặt trăng có phi hành gia không gian của Mỹ đang di chuyển nhất định cuộn cuộn.

Tôi chợt nhớ một phi hành gia Mỹ đã mô tả : trái đất nhìn từ ngoài vũ trụ như một quả cam vàng rực mà tôi không ngờ có làm chuyện lộn xộn đến thế là

Tôi cũng không ngờ Hùng, Cương và tôi đang lêu lêu ở một điểm nhỏ bé trên quả cam vàng rực đó. Một thằng bị thương, cái trưởng nằm xấp như đang hiếp, một thằng thi đang nằm ngửa ngủ ngọt một thằng thi tựa gốc cây nghĩ đến người tình và gia đình.

Nếu chúng tôi bị địch bắt... Chắc Hùng và Cương cũng nghĩ thế nhưng không nói ra.

Khu rừng im lìm. Tôi chỉ nghe thấy tiếng lá cây nép vào nhau và tiếng de run rẩy trong cỏ.

Nếu chúng tôi bị B52 oanh kích tự do... Chắc Hùng và Cương cũng nghĩ thế nhưng không nói ra.

Tôi nghĩ tôi Tố Oanh để quên địch, quên B52. Tôi vẫn ngửi thấy mùi cút của Hùng.

May không phải là mùi xác người.

Nếu là mùi xác người thì chúng tôi còn đang ở vùng nguy hiểm.

Có tiếng bò thật nhẹ trong đám cỏ cao. Tôi bị kích thích vì tiếng bò này. Tôi biết chắc đó là tiếng trườn mình của một con rắn. Chúng tôi đã quen bắt rắn để nhậu với đế. Lúc này thì tôi dành bô tay. Đêm khó phân biệt loại rắn, hơn nữa khó tóm trúng.

Chúng tôi còn có hai ngày lương khò.

Một con rắn thì cần thiết-

Lúc này chỉ có thể ngồi im nghe tiếng động chung quanh, không thể làm gì được.

Như chúng tôi phải nghe tiếng kèn của một đồng loại cần cù sống phía trên của con lạch.

Con lạch có mùi máu tanh như mùi máu tôi phun từ bụng muỗi.

Tôi nghĩ đến Tố Oanh. Nhưng đêm vẫn nặng như khối sắt của một chiếc xe tăng đè lên ngực.

Tôi không còn nghe thấy tiếng trườn của rắn.

Tôi nhìn hai vệt lân tinh. Một giờ sáng. Mát tôi cứng.

Tôi đánh thức Cương dậy. Nó vẫn nằm xấp. Bây giờ nó gai móng bên này. Nó không gai móng bị thương nữa. Nó ngáp và hỏi tôi :

— Có gì lạ không mày ?

Tôi lác đầu :

— Có ! Một con rắn. Tiếc quá.

Nó bảo tôi trước khi tiếp tục nằm xấp canh gác.

— Mai mình phải lo kiếm thức ăn.

Tôi lấy poncho chùm đầu ngửi.

Ngộp thở nhưng muỗi không xâm nhập được.

Gần sáng tôi và Hùng bị tiếng bom đánh thức dậy. Tôi thầm nghĩ chắc có một cuộc đụng độ trước bình minh.

Bây giờ thì Cương chịu mặc quần. Chúng tôi sửa soạn cơm sấy và mở thịt hộp.

Chúng tôi nhìn thấy một phia chàm trời phết hông. Mặt trời là địa bão.

Chúng tôi sẽ đi về phía mặt trời.

Phía mặt trời thì có biển.

Về phía biển thì may ra về được với đơn vị,
Về được với Oanh.

Ăn xong, chúng tôi bỏ đồ vào trong ba lô để lèn
đường gần mặt trời.

Tôi thấy trong ba lô Hùng còn bộ bài phia sau
in hình đầm Mỹ cỏi trường. Móng hổng chử không
vắng như móng của Cường.

Một bộ bài thi quan trọng như một con rắn.

Chúng tôi vừa đi vừa nghe ngóng, kè cả nghe
ngóng tiếng máy bay bạn phía trên.

Buổi trưa khu rừng càng im lìm. Không có tiếng
để kêu. Chúng tôi đang đợi tiếng trườn của rắn
như chờ một người tình đến trễ ở điểm hẹn.

Nắng hực như hơi bom. Tôi tám băng chỉnh mồ
hôi tôi trong quần áo trận.

Chúng tôi ngồi nghỉ dưới một gốc cây.

Tôi nằm ngửa nhìn lên đỉnh lá run.

Chúng tôi không còn gì để nói.

Chúng tôi chỉ có hai việc :

Đi về phía mặt trời

Kiểm thức ăn.

Chợt Hùng thấy một đàn vẹt xanh trên một
đầm là cây. Hùng bảo :

— Minh phải hạ tại nó để lấy thịt. Nhưng không
thể nổ súng được phiền lắm !



Bình đẳng

Một thiếu phụ thuộc lại Phản Đồi Quyền Sống, chủ trương phụ nữ hoàn toàn bình đẳng với nam giới, phụ nữ không thua đàn ông ở một điểm nào hết. Một hôm nàng thảo luận về đề tài nam nữ bình đẳng này với một chàng thanh niên. Đề tài chuyển sang mục ái tình. Nàng nhất quyết rằng đàn bà không thể bị đàn ông hiếp... nếu đàn bà không muốn. Nghĩa là đàn bà, theo nàng, thừa sức chống cự cuộc tấn công ái tình của bất cứ anh đàn ông nào.

Hai người cãi nhau và sau đó để chứng minh ai đúng, họ thử làm một cuộc chàng tấn công và nàng chống cự. Họ làm một màn đỗ vật hấp dẫn, nàng đương cự rất hăng nhưng sau cùng vẫn... thua.

• Khi chàng còn thở hào hển chưa lấy được gân
sức, nàng bắt mẩn nói :

— Anh thắng không công bằng. Tại hồi nãy tôi
vướng chân nên mới bị té. Chúng mình làm lại một
trận nữa coi...

Tôi nhìn lên đầm vẹt hơi nhúc nhích như những
chiếc lá biết cựa.

Cường bảo Hùng :

— Tao còn cái súng cao su ở trong ba lô ấy !

Tôi bảo :

— Trong rừng làm gì có sỏi để bắn !

— Lấy đạn Colt cũng được.

Tôi bảo :

— Nhưng cũng chỉ hạ được một con ăn thua gi.

— Còn hơn hết thức ăn. Vết nướng ăn tuyệt lam !

Hùng hỏi :

— Ai bắn hay ?

Tôi bắn rất dở vì bỏ lâu không dùng súng cao
su. Hồi nhỏ ở nhà quê tôi thường hạ những con
bò cá và cò dễ dàng.

Bây giờ tôi chỉ biết bắn M16

Tôi lấy một viên đạn colt kẹp vào giữa miếng
da. Tôi giả vờ ngắm đích thật kỹ. Hùng và Cường
đán mắt vào đầm vẹt chờ đợi như chờ trực thăng
đến tiếp cứu.

Một tiếng vút khò khhan.

Có tiếng vỗ cánh trên cao.

Những chiếc lá xanh bay đi,

Hùng và Cường thất vọng !

— Thế mà mày cũng dành bắn !

Tôi cười xòa. Thực ra tôi có thể hạ một con
nuôi mẫn nhưng tôi đã ngâm vào đầm là để
cứu thoát đàn vẹt.

Tôi không nói cho Hùng và Cường biết tai sao
tôi cứu đàn vẹt.

Hồi tôi mới yêu Tố Oanh, tôi có mua cho Oanh
một con vẹt.

Một hôm Oanh có ý tưởng tổ chức nhưng để
thương, nàng bảo tôi :

— Oanh muốn anh đem con vẹt này về nhà anh
nuôi rồi anh dạy nó gọi tên em. Khi nào nó biế
gọi tên em thì anh thả nó vào rừng. Biết đâu cả
một thế hệ vẹt sau này bắt chước nó gọi tên em !

Thế là tôi xách lòng vẹt về dạy nó kêu « Tố
Oanh ! Tố Oanh » !

Sau này trong một chuyến hành quân tôi đã
xách theo một cái lồng vẹt và thả ở Pleiku.

Tôi sợ bắn phải con vẹt của Tố Oanh.

Chúng tôi lại tiếp tục đi trong rừng hực nóng.
Chúng tôi chờ đợi tiếng trườn của rắn để bắt làm
thức ăn. Và cả chim cǎ vẹt nữa.

Tôi sợ phải bắt gặp một đầm vẹt vì biết Hùng
và Cường chắc chắn không để tôi xử dụng chiếc
súng cao su.

Chúng tôi đi về phía mặt trời.

Xin thương để cho tôi ra tới biển.

Xin thương để đừng cho tôi thấy một đàn vẹt
Nếu còn thương để.



BUỒI CHIỀU Ở PLEIKU

buổi chiều ở Pleiku những cây thông già đứng
lên cùng bụi mù
tiếng phi cơ, tiếng xe và tiếng súng
anh còn tiếng nào để nói yêu em

buổi chiều ở Pleiku không có mặt trời
chỉ có mưa bay trên đầu ngọn núi
những đứa bạn về từ mặt trận xa
những đứa bạn về từ đường bụi đỏ
những ngày mưa nghe bỗng lìa nhà
những ngày mưa âm thầm nhỏ giọt
những ngày mưa âm thầm đã qua

buổi chiều ở Pleiku có bữa cơm ăn vội
có tập họp 7 giờ
có cắm trại cắm quan hàng tháng
có quan cảnh ngoài đường
có thầy đội, thầy cai hoành hoẹ
anh còn phút nào để ghé thăm em

buổi chiều ở Pleiku có anh và nỗi buồn
có đêm, có ngày, có quan, có lính
có xe jeep chở vợ đi chơi, có kè đón xe đi
làm
cố vui, cố buồn, cố mây, cố núi
cố anh đứng nhìn ngày tháng đi qua

buổi chiều ở Pleiku có cà phê và bạn hiền
có biển hồ nước trong, có lúc buồn soi mặt
ôi mặt mình sao bỗng ghê gớm
ôi đời mình sao nhìn muôn khóc
ta với ta xa lạ vô cùng

buổi chiều ở Pleiku có gì đâu hờ em
có nỗi cô đơn trong khói sương mù
có phố buồn hiu, có đêm dấu mặt
có giấc său dài trong cõi thiên thu
có bức tường vôi ghi dấu đạn thù
có cuộc đời ta chìm trong khói lửa
kiếp người sao đã lảng du

buổi chiều ở Pleiku, buổi chiều nghe mưa trên
đầu ngọn núi
buổi chiều như mọi buổi chiều
tiếng phi cơ, tiếng xe và tiếng súng
anh còn tiếng nào để nói yêu em

KIM TUẤN

NGUYỄN THẢO NGUYÊN

Ninh Hòa



DOÃN QUỐC SỸ

Luận về tiểu thuyết

(TIẾP THEO)

Nói về phong cảnh, nhiều khi phong cảnh trong truyện không phải chỉ để trang trí hoa hòe hoa sói cho truyện mà là một thành phần cốt yếu của truyện. Tỉ như trong HỒN BUỒM MƠ TIỀN của Khái Hưng, ngôi chùa Long Giáng u tịch giữa cảnh đồi núi chập chùng miền Bắc Ninh với mối tình Lan Ngọc, cảnh đó tình này khăng khít biết nói cái nào chính cái nào phụ? Hãy thử đây ngôi chùa Long Giáng và chốn Kinh Kỳ giờ bụi Hà nội xem không khí truyện có còn thích hợp không. Cả cốt truyện xup đó là cái chắc.

Nguyễn Du nói «Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ», chính là để nói trường hợp cảnh và người là một. Nhưng thật ra cũng có cảnh hoàn toàn ở thế đối nghịch với người, như trong truyện ANH EM NHÀ KARAMAZOV của Dostoyevsky, lão già Fyodor Pavlovitch giờ trèn nhau nhớ, sống sượng, bát kính giữa một khung cảnh trang nghiêm chốn tu viện của cha bề trên rất mực thánh thiện Zossima (quyển hai, chương 5).

Cũng có khi điều này hiếm —

bối cảnh trở thành nhân vật chính các nhân vật xuất hiện chỉ để làm nổi bật không khí của bối cảnh đó mà tác giả muốn nhấn mạnh, bối cảnh một bối cảnh trường chặng hàn.

Lại cũng có khi bối cảnh mang một ý nghĩa tượng trưng, đặc biệt trong loại tiểu thuyết ngũ từ (chữ FABLE hiểu theo nghĩa rộng). Tỉ như cảnh ngôi Kim Các Tư trong cuốn tiểu thuyết mang cùng tên của tác giả Nhật Mishima Yukio là tượng trưng cho một cái Đẹp xa vời, ám ảnh.

Dù sao thì tới đây chúng ta cũng đã thấy rằng yếu tố cảnh thực không thể bỏ qua, đặc biệt trong tiểu thuyết.

Hãy đọc đoạn văn này của Nhất Linh trong ĐÔI BẠN:

«Quả tim chàng đậm mạnh nhưng lòng chàng thót nhiều êm tĩnh là thường. Quang trời ở giữa chàng và Loan hinh như không còn màu nuba, cao hơn và rộng mènh mông, chắc không bao giờ Dũng quên được hình dáng một đám mây trắng, ngay lue đó, đương thong

thả bay ngang qua, một sự hiện hiện sáng đẹp, linh động trôi êm nhẹ trong sự yên tĩnh của bầu trời và lòng chàng.»

Cảnh «đám mây trắng» trong đoạn văn trên đã biến thành chiếc bè chở chúng ta đi vào chính tinh yêu mènh mông dào dạt trong tâm hồn Dũng.

D. NGHỆ THUẬT THỰC HIỆN TIỂU THUYẾT: BÚT PHÁP.

Tiểu thuyết chỉ có thể phản ánh được muôn một cuộc sống phồn tạp, rộng lớn, mènh mông. Khi Nhất Linh viết trong «mấy lời nói đầu» cuốn VIẾT VÀ ĐỌC TIỂU THUYẾT của ông.

«Bất kỳ ai biết viết chữ quốc ngữ, cho dẫu người đó viết văn sai mèo hay không có học thức cao rộng cũng có thể viết ranhững tiểu thuyết giá trị. Cái chính cần là có khiếu riêng, cái khiếu ấy có thể có ở bất cứ giới nào, người làm thơ hay người làm ruộng, nhưng xưa nay không thấy nó ra được chỉ vì cái thành kiến trưởng giả cho văn nghệ tiểu thuyết là một thứ cao siêu dành riêng cho một hạng

người. Thật ra chỉ là ý kiến quâ bao dung của một người đã đứng cao trên danh vọng nói ra để an ủi những người muốn đi và con đường danh vọng của một tiểu thuyết gia như Nuất Linh. Những chủ đề được đề cập nhất trong lời nói trên là :

«Cái chính cần là có khiếu riêng.»

Cái thiên nan vạn nan để đưa đến thành công ở bất kỳ ngành hoạt động nào cũng là ở chỗ ấy. Huống chi là trong tiểu thuyết, một ngành của nghệ thuật.

Tiểu thuyết đã có kết cấu trong óc, đã có nhân vật, tình tiết chuẩn bị trong óc, nhưng liệu có thể hiện được thành lời văn trên giấy trắng mục đèn hay không mới là việc sinh.

Về nghệ thuật thực hiện tiểu thuyết bằng bút pháp, có người có bút pháp như gốm như hoa, có người bút pháp hồn nhiên như hơi thở, nhưng dù cùn kỳ hay giản dị thì đó cũng đã là ngôn ngữ của văn chương, của nghệ thuật rồi, không thể chỉ là những gốm hoa bể ngoài mà rỗng bẽ trong và cũng không thể giản dị đến thành nhạt nhẽo, những lời dừng ngơ ngác bên nhau. Ấy là chưa kể hành văn trong tiểu thuyết phải luôn luôn hòa hợp tâ cảnh tâ tình, đổi thoại, có lúc cần gốm hoa, có lúc đơn sơ, có lúc tả cảnh mà là để gợi tình; có lúc đi vào chi tiết để gây không khí; nhưng cũng có lúc gặp cảnh «có nói cũng không cùng» thì tiểu thuyết gia chỉ gợi lên thôi. Tác giả được tự do có muôn ngàn cách dụng tiểu thuyết bằng bút pháp cá biệt làm nên cá tính của mình, nhưng tác phẩm nghệ thuật nho thiết yếu cũng là cái đẹp của quan binh, của đúng mức. Đổi thoại đến đó là đúng mức, thêm một câu nữa, nghệ thuật đồ vỡ; tả cảnh như vậy và đến đây thi gõi được những tình ý mong muốn nhưng kéo dài thêm một câu nữa là cả đoạn văn xup đó. Cái «khiếu» của Nuất Linh muốn nói là ở đó. Chính cái «khiếu» đó, cái trực giác nâu nhuệ đó làm nên thiên tài tác giả, và kia thành công tác giả trở thành «đáng sáng tạo đời sống» là vi thả

BẢN VẼ TRUYỀN NGẮN

CHÍNH DANH TRUYỀN NGẮN: Xây dựng một truyện dài hay truyện ngắn thì cũng không ngoài cách phải sử dụng đến ba yếu tố đã đề cập trên: nhân vật, cốt truyện và khung cảnh. Cũng có truyện ngắn khá... dài và thể hiện được cả ba yếu tố đồng đều, có truyện chỉ cốt nhấn mạnh đến một trong ba yếu tố. Nhưng trước hết ta phải chính danh dã. Thế nào là một truyện ngắn? Đã đánh có thể trả lời hỏi nhiên nghe như khôi hài: «Truyện ngắn tất nhiên phải ngắn chứ sao! Chết nỗi nhì vào những tuyển tập truyện ngắn của VN cũng như của ngoại quốc chúng ta thấy có truyện ngắn chỉ dài chừng bốn, năm trang, có truyện ngắn dài tới bốn, năm chục trang (khoảng từ trên 1.000 chữ đến trên 10.000 chữ). Bởi vậy chúng ta dành phải xét đến phần kỹ thuật xem truyện ngắn đương nhiên phải khác truyện dài ở những điểm nào.

NHÂN VẬT, CỐT TRUYỀN VÀ HOÀN CẢNH: Trong truyện dài có thể nhân vật thoát rất tầm thường nhưng rồi dần dà có cá tính và góp phần vào sự tiến triển của cốt truyện. Nhưng ở truyện ngắn, nhân vật một khi xuất hiện là phải có sắc thái đặc biệt ngay để đậm vào sự chú ý của độc giả. Và mọi biến chuyển đều được thuật lại văn tắt, dòn đậm để tranh thủ thời gian. Tựa như ta bước vào khu vườn hoa chứng kiến đúng lúc cây hoa trổ búp, rồi lại chứng kiến đúng lúc búp nở thành bông mẫn khai. Không có thời giờ như ở truyện dài tá ti mỉ từ lúc gieo hạt,

hạt nảy mầm thành cây, cây lớn lên với nắng gió thời gian cho tới ngày trổ búp đâm bông.

Vậy xây dựng cá tính nhân vật không phải là sở trường của truyện ngắn. Điều này dành cho truyện dài. Trong truyện ngắn, khi nhân vật xuất hiện cá tính đã thành tựu, độc giả chỉ còn chăm chú đợi xem nhân vật đó hành động ra sao để đưa đến chung cuộc. Thành thử yếu tố chính của truyện ngắn nặng ở cốt truyện. Truyện ngắn khai thác phần cốt truyện, dùng hoàn cảnh trong đó làm cái nền để quy mọi hành động của nhân vật về một mối.

Khi đọc truyện ngắn độc giả thường đặt câu hỏi: nhân vật đã được tác giả trình bày sẵn như vậy thì trong hoàn cảnh này sẽ hành động ra sao đây?

Xin hãy theo dõi truyện nàng góá phu của chàng Ephesus sau đây rút ra trong tác phẩm SATYRICON của Petronius. (1) :

Nàng góá phu này vào hồi chồng còn sống, tiết hạnh của nàng doan trang vắng vặc đến nỗi đàn bà con gái những miền lân cận có nhiều người đồ xót với chiêm ngưỡng nàng.

Petronius vào truyện vẫn tắt như vậy để gây ngay không khí cho truyện. Khi người chồng chết, nàng góá phu tiết hạnh khóc than khôn siết sự tình ra sao, khỏi phải nói chúng ta ai nấy đều đoán ra được.

(CÒN TIẾP)

(1) Petronius là một tác giả La Mã chết vào khoang năm 66 sau Thiên Chúa.

HÀNG TUẦN BẠN ĐÃ ĐỌC:

tuần báo ĐỜI

Phát hành mỗi chiều thứ năm

THÌ HÀNG NGÀY BẠN KHÔNG THỂ QUÊN :

nhật báo SONG THẦN

KẾ / BÁN / MAU

nguyễn huy long

CHƯƠNG II

Trời tối dần, gió sông mát lồng lộng, chỉ Tâm Thành say sưa nói về dự tính của mình, chỉ tin tưởng :

Mình thế nào cũng hốt, số con tôi vận đẻ rồi.

Mụ hãi lồng về Nhiên, mụ ngã bụng, con bé thiệt biết điều minh sê gày dựng cho nó. Nhiên cũng nghĩ đến tương lai mình, nàng nghĩ đến một canh bạc thử nào đó mà mụ Tâm vừa nói với nàng, nàng lèn tiếng hỏi :

Bao giờ thì mình ra ngoài đó làm ăn ?

Một ngày gần đây thôi, mà đã lo mọi công chuyện, ngôi biệt thự cần phải sửa sang nhiều, mà đang đặt mua mười cái máy lạnh, một nhà chơi bài hơn tất cả những nhà chơi bài khác.

Mụ uể oải:

Cũng muốn rồi đó, thôi mình về con à.

Mụ gọi bài trả tiền, hai người cùng đứng dậy. Quán mỗi lúc một đông khách.



PHẦN HAI

Chuẩn úy Phú ngồi trước mặt ông Đại tá tinh trưởng, không khí giữa hai người trở nên nặng nề khó chịu. Đại tá tinh trưởng hầu như không cảm nổi khát tâm của Phú nhưng ông không biết làm thế nào hơn, khi đích thân Trung tướng tư lệnh ra lệnh cho Phú, bây giờ ông chỉ có thể an ủi được Phú :

Tôi chịu rồi đó, anh hiểu rằng việc này không phải do tôi ra lệnh cho anh mà chính Trung Tướng tư lệnh, anh về có nói lại với tôi cũng vô ích mà thôi, tôi không thể cãi được lời Trung tướng.

Nhưng thưa Đại tá với một sĩ quan như tôi lại đi làm việc đó sao, chẳng gi tôi cũng là sĩ quan bí thư của Đại Tá, tôi không phải là một tên ma cà, thưa Đại tá tôi có ngọt hại chục nam binh nghiệp từ một thằng lính quên lec dần lên tới chuẩn úy, tôi..

Đại tá tinh trưởng hơi bức mình, giọng ông nóng nảy :

▲ huỷ quyền cao lệnh Trung tướng ma, tại

lao anh không làm chuyện ấy, bây giờ lại về đây làm phiền tôi, tôi không thể làm gì hơn được.

Chuẩn úy Phú cố gắng năn nỉ :

Thưa Đại Ta, dù sao thì Đại Tá nói chuyện với Trung Tướng Tư lệnh cũng còn dễ hơn tôi nói. Đại tá nói dùm tôi một câu.

Đại tá tinh trưởng lắc đầu.

Tôi chịu, tôi không thể làm gì hơn được, anh cũng hiểu rằng với chức vụ tinh trưởng của tôi không to tát gì làm đối với chức vụ tư lệnh vùng, tôi ở trong lòng bàn tay của ông ta, ông ta muốn bóp nát tôi lúc nào cũng được.

Đại tá tinh trưởng im lặng một lát, ông nhìn thẳng vào mặt chuẩn úy Phú :

Anh hiểu tôi hơn ai hết, giữa tôi và Trung tướng tư lệnh không ưa nhau lắm bởi vậy nên không có sự thân tình, ông cũng đang tìm những sơ hở của tôi để bóp tôi.

Đại tá tinh trưởng muốn chấm dứt câu chuyện bằng cách ông đứng dậy, chia tay ra bắt tay chuẩn úy Phú :

Tôi có công chuyện phải đi bây giờ, anh muốn làm sao thì làm, đề anh có thời giờ lo cho Trung tướng tôi cho anh nghỉ làm việc chiều hôm nay.

Chuẩn úy Phú buồn bã, Đại tá tinh trưởng đi kỏi, trong căn phòng gần may lạnh chỉ còn lại nịnh Chuẩn úy. Ông ngồi gốc đầu xuống bàn, hai bàn tay sờ lên mái tóc đã điểm hoa râm, mình là một thằng lính già, tướng là đã an phận nơi làm việc này, vậy mà bây giờ... Chuẩn úy Phú thở dài, ông mỉm cười tựa như lời nói không ngượng nghẹn của Trung tướng tư lệnh :

Tôi nay tôi nghỉ lại ở đây, anh tìm cho tôi một cô dê giải sầu, tôi nghe nói tại tòa hành chánh có mấy con bê thư ký thơm lúm, anh là thô còng chạc anh biết điều đó hơn ai hết.

Chuẩn úy xúc động, ông thấy dấu minh choáng váng ông mở to mắt nhìn vị Trung tướng tư lệnh, Trung tướng tư lệnh có nói điều đó sao, Phú muốn cãi lệnh, nhưng Trung tướng tư lệnh không để cho Phú nói gì hơn :

Thôi anh đi đi, nhớ lo cho tôi chuyện đó.

Trung tướng tư lệnh cúi xuống rót rượu vào ly, ông ngồi ngả lưng trên chiếc ghế xích đu thoải mái. Phú không biết nói gì hơn, chàng đứng nghiêm chào, rồi quay ra khỏi phòng, chàng trở về thưa chuyện lại với Đại tá tinh trưởng, Đại tá tinh trưởng chỉ mỉm cười, thật tĩnh mà nói ông bất lực với quyết định của Trung tướng tư lệnh, ông nói với Phú :

Anh hiểu rằng nhiều sĩ quan đã làm việc đó. Mật Phá đỏ gay lên :

Nhưng thưa Đại tá tôi chưa bao giờ làm việc đó, việc làm đó của một thằng ma cà hơn là của một sĩ quan.

Đại tá tinh trưởng vẫn bình tĩnh :

Có nhiều sĩ quan đã làm việc của những thằng ma cà, tôi nghĩ rằng Trung tướng tư lệnh đã ngộ nhận...

Thưa Đại tá...

Đại tá tinh trưởng chặn lời Phú :

Anh muốn nhờ tôi can thiệp cho anh chờ gi, tôi phải nói ngay rằng tôi không thể can thiệp được, còn anh có quyền khiếu nại, có quyền từ chối lệnh của Trung tướng, nhưng hậu quả anh sẽ phải gánh chịu hoàn toàn, anh có thể bị thuyên chuyển khỏi nơi này, cái đó tùy anh.

Tóc đã bạc rồi, da đã nhăn, sức lực suy yếu, Phú không còn là một chiến sĩ tinh nhuệ, khỏe khoắn như hồi nào nữa, chàng đã hèa đi nhanh, chàng cố gắng bám lấy nơi làm việc này, bám lấy chức vụ này để được ngồi yên ở thị xã, được gần vợ gần con. Chàng không còn khi phách của tuổi thanh niên. Vợ chàng, những đứa con của chàng đã buộc chàng. Chàng phần nộ và sự phản nộ đó không thể thoát ra được. Chàng bàng hoàng đến tội nghiệp, chàng lắp bắp nói với Đại tá tinh trưởng :

Thưa Đại tá chuyện này thật kinh khủng cho tôi, trong thành phố nhỏ bé này nhiều người biết tôi, vợ tôi lại là một cô giáo, nếu ai biết tôi là một tên ma cà dâm gái, tôi làm sao có thể sống được, mặt mũi tôi, danh dự tôi, vả lại Trung tướng tư lệnh đòi phải có một cô thư ký tòa hành chánh tĩnh, tôi biết cô thư ký nào làm cai việc đó đâu.

Đại tá tinh trưởng cười :

Trung tướng khó tính đòi vậy thôi cần gì phải thư ký chính hiệu, anh xuống xóm xách lèn cho ông một con đực nòi nào đó nói dối là thư ký toa hành chánh tĩnh là yên thản chờ gi.

Dạ thưa Đại tá ông mà biết thì tôi chết với ông.

Biết thế quái nào được, kệ anh, anh làm sao thì làm, tôi giúp đỡ ý kiến cho anh như vậy là đủ rồi. Võ tinh tôi cũng trở thành một gã ma cà...

Bây giờ còn lại mình Phú trong phòng này, chàng suy nghĩ lan man, chàng khuôn mặt kinh khủng, thời gian cứ vùi lìa trôi đi, cứ còn nằm tiếng đồng hồ nữa chàng phải kiềm cho được mặt cô gái cho Trung tướng tư lệnh, nếu không có chuyện gì sẽ xảy ra cho chàng. Chàng nghĩ đến căn nhà nhỏ bé của chàng, những đứa con nheo nhóc của chàng, chàng thấy thương chúng kinh khủng. Vợ chàng và những đứa con của chàng không thể nào chia sẻ nỗi khổ tâm của chàng.

Phú đứng dậy đi ra khỏi phòng, chàng thấy nghẹn ngào nơi cổ, chàng muốn khóc, chàng nhìn thấy những người lính văn phòng, chàng tới phòng hành chánh tĩnh, ở đó có những cô thư ký châm chỉ làm việc, hầu hết họ đều đã có chồng có con, không lẽ một người nào đó trong bọn họ lại thêm nghèn nghẹt, cũng có thể lầm nhưng Phú đâu có biết

ai, cho dù có biết đi nữa chàng cũng không thể nào đường đột lôi họ được. Một anh lính đi qua thấy Chuẩn úy Phú đứng đó, bèn đưa tay chào:

— Thiếu úy đi đâu vậy?

Phú nhìn gã lính, chàng biết gã, gã nguyên là người Việt gốc Hoa, gã bị đi quân dịch và nhờ nhà giàu đã chạy thoát được về làm việc tại đây, không phải đi mặt trận. Phú hơi xì nhẹ với tên lính, cùi cái lon Chuẩn úy của mình trên cổ áo:

— Chú mày thấy lon này là lon gì chờ?

Gã lính chết cười:

— Dạ biết.

— Lon gì?

— Chuẩn úy.

— Vậy tại sao mày lại gọi tao là thiếu úy?

Gã lính chết nhẹ răng cười:

— Dạ, trước sau gì Chuẩn úy cũng lên Thiếu úy Chuẩn úy làm việc cạnh Đại tá tỉnh trưởng, Đại tá

tỉnh trưởng rất thường Chuẩn úy thì sẽ cất nhắc cho Chuẩn úy lên Thiếu úy mấy tèo.

— May coi chừng lời nói của mày đó.

— Dạ...

Phú lùi lùi, chàng ra lấy chiếc xe gắn máy, chàng bức bộ khó chịu, chàng về thẳng nhà, vợ chàng chiều nay không phải đi dạy học, những đứa con bé của chàng chơi lè la dưới nền nhà, thấy Phú về chúng reo lên, hai đứa tranh nhau leo lên yên xe Phú. Người vợ của Phú nghe tiếng xe nổ máy cũng chạy ra, hỏi:

— Hôm nay anh về sớm quá vậy.

Phú lầm lì, chàng dựng xe rồi vào nhà. Trời nóng nực khó chịu, Phú cởi vội chiếc áo nhà binh, mặc lên chiếc định trên tường, vợ Phú hỏi:

— Có chuyện gì vậy anh?

(CÒN NỮA)

CHO QUÊ HƯƠNG NHỮNG NGÀY ĐÁNH LỚN

buổi chiều năm nghe tin chiến sự
tự nhiên lòng thấy buồn dâng lên
hăm mẩy năm quê hương khói lửa
và non sông chia cắt đôi miền

giòng Bến-hải hận thù nỗi sóng
cầu Hiền lương gãy nhịp thương yêu
hơn năm mươi ngàn quân vượt tuyến
vùng Trị Thiên bỗng chốc tiêu diệt

từ Bắc ra đi nhiều hứa hẹn
vào Nam để giải phóng quê hương
nhưng sự thật phũ phàng đau đớn
qua sông rồi tan nát thịt xương

miền địa đầu giao tranh ác liệt
từ Khe sanh, Gio Linh, Đồng Hà
Phú Bài, Cồn Tiên đầy máu lửa
Cam Lộ còn bom đạn chưa tha

oanh tạc cơ san bằng chiến địa
với xe tăng dãm nát xóm làng
cho đồng bào ôm nhau chạy loạn
nghe ngập đầy tiếng khóc kêu than

vùng Tây nguyên chiến trường sôi động
từ Dakto, Daksum, Pleiku
Tân Cảnh, Kontum thây chắt ngắt
An khê ơi khói lửa mít mù!

những trận xưa dư âm còn đó
nào Đức cơ, Bình giả, Đồng xoài
nào Pleime, Daksheng, Benhet
vùng Tam Biên dấu tích chưa phai

mặt trận Miền Nam còn dãm máu
từ Bình Dương, Thủ Nghĩa, Bình Long
An Lộc, Tây Ninh chờ tử chiến
Lộc Ninh phơi xương trăng máu hồng

nào chiến khu D, nào Rừng Sát
rừng U Minh, Đồng Tháp ngày xưa
miền Thất Sơn, Bà Đen ngập xác
vùng đất thiêng bom đạn không chừa

từng đêm lại từng đêm pháo kích
cho dân cư tan nát cửa nhà
cho đồng bào chết trong oan ức
ôi những người một mẹ sinh ra!

hăm mẩy năm dân Nam khốn khổ
đấu tranh, chủ nghĩa sinh hận thù
giết nhau chi con Hồng Cháu Lạc?
tủi nhục nầy hãy còn muôn thu

chủ nghĩa nào cũng bày tranh đấu
cuộc chiến nào cũng gây đau thương
người ơi! hãy tìm về dân tộc
chung tay cùng xây dựng quê hương.

TAM ANH

Qui-nhơn, ngày 20.4.72

HUẾ: vùng lửa đạn

Trung xoáy

Làn sóng người cuồn cuộn lộn
ngược lộn xuôi. Dân ty nạn
Quảng Trị từ hướng cầu Bạch Hổ
đò xuồng, phân nhánh ở Cầu Mới.
Một nhánh rẽ qua cầu tuôn về
các trường Quốc Học, Đồng Khánh,
Đại Học Sư Phạm, Kiều Mẫu.. đang
dày nhóc. Một nhánh tiếp tục chảy
suống, rẽ vào cửa Thượng Tú,
vào Thành nội. Trong khi đó
đông người và xe cộ từ Thành Nội
lai lỏng ra cửa Ngǎn, cửa Đông Ba
đó. Đợt từ cửa Đông Ba phân
nhánh. Một nhánh đò về
hướng Bao Vinh đi tàu
thủy về Hương Điền, Quảng Điền
Hương Trà. Một nhánh rẽ đường
Phan Bội Châu, quặt lên Trần
Hưng Đạo, sang cầu Trường Tiền.
đò về hướng Thuận An một phần,
một phần lớn tiến thẳng về hướng
An Cựu.

Ở bên xe An Cựu, làn sóng
người và xe cộ từ nhiều nhánh đò
rẽ, tạo thành trũng xoáy hỗn loạn.
Từ chỗ xoáy, có một nhánh thoát
ra, thoát ra một cách khó nhọc,
chảy về phía Phú Bài, hướng vào
Đà Nẵng.

Tôi buông mình trong dòng nước
lèu bèu đó. Tâm tưởng của lúc này
là của một cảnh béo. Cảnh béo
trên 30 năm bồng bềnh trên mặt
nước sông Hương in hẳn những
hang trầm thịnh suy của nhiều
triều đại.

Về đâu?

Vẫn nạn đó trước đây tôi đã đặt
ra khi trông thấy tùng đoàn dân tị
nạn vùng ngoài đồ về phía Huế,
bây giờ tôi đang đặt ra chính mình.
Về đâu? Chưa biết, nhưng cứ đi.
Lẽ vận tải chuyển di cư trước từ
Quảng Trị vào Huế giá từ 25 ngàn
đến 50 ngàn. Xe vận tải chuyển di
cư lần này giá từ 100 ngàn đến
200 ngàn. Lời tướng Lãm tuyên bố
đem bọn «đầu cơ trực lợi» bóp
chết đồng bào ra bắn ở pháp
trường cát không làm rung một
tại lòng chân của bọn này. Có
người chờ cả gia đình mình trên
xe máy, có người chờ vợ con trên
xe Honda. Hàng cùng đinh «võ
sâm» thì đòn đùm đắt diu nhau đi
bộ.

Nhưng đi đâu? Hai bên đường,
lúa có đâm vàng đâm xanh. Nông
dân đang lom khom gặt vội. Lúa
chín cũng gặt, lúa chưa vàng cũng
gặt. Tôi nhớ đến bài hát của một
thằng bạn. «Lúa thương mà người
chẳng thương người. Đêm đêm
tiếng súng, ngày ngày tiếng bom».
Biết bao những ngọn lúa không
gặt được ở Quảng Trị, Đồng Hà?
Biết bao những ngọn lúa không
gặt được trên quê hương này? Tôi
không đi nhanh. Đôi mắt thiêng
thiép của đứa trẻ chừng 4,5 tháng
trên tay người mẹ ngồi sau 1 người
đàn ông chợt mở ra. Trước mặt
người đàn ông là 3 đứa con nhỏ
khác. Sau lưng người vợ là 2 cái
sắc to tướng chồng lên nhau. Tất
cả chờ trên một chiếc Honda.

Bánh xe quay tròn, rôm rốp
trên nhựa b้อง.

Tôi chợt nhớ là mình đã thấy
nhiều chiếc dép đánh rơi ở giữa
mặt lộ. Rồi tôi bắt đầu làm một
trò chơi nhỏ, đếm coi thử có bao
nhieu chiếc dép rơi rớt dọc đường
từ Huế vào Đà Nẵng. Tôi đã đếm
đến 72 chiếc. Có một chiếc dép
Nhật đã đưa tôi về thời kỳ loạn
Mậu Thân. Chiếc dép Nhật bung
quai, cách xác chết của một đứa bé
gái vài thước. Chiếc kia còn bám
trong chân tim bầm. Cảnh nó là 1
chiếc xe kéo. Một ông già (?) nằm
co người chết với chiếc nón lá
loe vành. Ông lại, có
thể sẽ chết như thế. Có thể sẽ chết
không toàn thây. Tôi trả lời được
câu hỏi ám ảnh dai dẳng đó rồi!
Đi đâu cũng được, miễn còn sống.

«Ngày 1 tháng 5.

Một ngày kinh dị. Trước mặt

mình giờ đây chỉ thấy xe chạy

từng đoàn. Chỉ thấy từng biển

người rừng người nhốn nháo. Tất

cả đang ỷ trong một nhịp điệu tàn

bạo chung. Nhịp điệu của chiến

tranh.

Ngày khắc khoải của mình. Cá
nhân hoìn toàn bất lực, Hoàn toàn
yếu hèn. Không ngừng những
khủng bố, bắt bớ, Nhiều trường
học từ lâu ngừng nghỉ. Nhiều
trường còn lại vừa ngủ. Huế hấp
hối! Huế sắp chết? Minh đang
nhìn thành phố vừa thân yêu vừa
để ghét này dấy dưa.

Quảng Trị tản cư vô Huế. Huế
biết đe dọa tan nát. Đoàn di cư vô
định cư thế mà tiếp tục trên quốc
lộ đầy mìn, đầy hỏa pháo.

Mùi bò xông nồng nặc ở các
trại tiếp cư. Những bãi cỏ
đầy phân người, đầy giấy lau.. Động
cơ trực thăng, phản lực trên trời.
Thế giới tiếng động chợt

sóng dậy, Tiếng đất rung
chuyển nhà cửa, mái tôn
do B52 gảy ra. Hướng nào? Gia
lại hướng Long Hồ Ngọc Hồ, từ Le
Chữ, Sông Dù, từ làng Minh Mạng
Gia Long... Tiếng trẻ con la khóc
chí chóe. Tiếng máy tàu thủy xinh
xịch ở bến Tòa Khâm. Tiếng chửi
bởi tranh giành ở Ngân hàng.
Nhà Bưu điện, hảng Air VN đông
nhẹt. Người tabám vào các guichet,

Cửa phố đóng chặt. Pharmacie
đóng chặt. Chỉ có các chỗ sửa xe
Honda là đóng khép. Thay sên,
thay lốp, thay mờ, mua bougie. Một
cái bougie 300đ,

Mình thử vào Bệnh Viện. Bệnh
nhân nằm chen chúc như mắm.
Nhà viện ở đây cũng mặc kín
bỏ chạy.

Linh SĐ3, BĐQ, TQLC rút về
thành phố Huế ngày càng đông. Có
người vứt cả súng ống, áo quần.
Minh nhớ một cảnh trong phim
«Gone with the wind».

Giữa đường xe bị kẹt nhiều đoạn.
Đường không hẹp, nhưng vì di
chuyển hỗn loạn, mạnh ai nấy chạy
nên xe kẹt có đến hàng giờ, hàng
buổi, hàng ngày.

Tôi cho xe bò lên đèo. Thật
không ngờ là có người đi bộ hay
di xe đạp quá đèo. Ai cũng thất
thểu, cũng mệt nhói. Có nhiều
người lết không nôi, ngồi nghỉ
bên bờ núi. Ngồi nghỉ bờ vực.
Gặp suối, họ ngừng lại rửa ráy.
Một hiện tượng thường thấy là xe
tắt máy giữa đường. Tất máy bò
chỗ quá nặng. Sức chịu đựng không
đủ. Đồng bào cũng đường như
không thể chịu đựng được hơn
nữa. Bởi đồng bào cũng chờ quá
nặng trên vai. Chỗ quá nặng trong
lòng. Chỗ đau khổ. Chỗ tủi nhục,
oán thù. Chỗ tròng chờ cầu khẩn,
Chỗ đói khát. Chỗ mồ hôi, Chỗ
máu.

Buổi chiều ở Đà Nẵng, ly cà phê
đá trước mặt. Tôi nhìn dài cánh
tay mình cháy đen. Gương mặt
chắc cũng cháy đen như thế. Tôi
nghe những người trong quán nói
chuyện với nhau. Một chiếc xe bị
minh kẹp đùi. Hai chiếc bị lật, Bảy
tám chục vỡ thành bể vừa bị thương.
Tôi nghe không còn xúc động nào
dày lên cả. Lòng tôi đã công lai.
Đã tro đi. Tôi đã nghe chết nhiều
hở. Thế. Đồng bào mình đã chết,
gấp trăm ngàn lần hơn thế. Hàng
vạn hàng triệu đã nằm xuống. Đã
gục xuống. Ngum cà phê nghẹn lại
đông lại trong cổ tôi.

NHẤT HUY

HUYỀN SỬ DÂN TỘC VIẾT THÀNH TRƯỜNG CA :

BAN HƯỚNG DƯƠNG

□ PHẠM NGA ghi

Qua năm show truyền hình, chiều hướng nghệ thuật của Ban Hướng Dương theo anh trưởng ban Trần Văn Bùi, là một cố gắng phát huy nhạc du và dân ca — đặc biệt chú trọng phần hợp thanh điệu và hợp xướng.

Gồm 35 người xuất thân từ đoàn văn công Chí Linh, những người chủ trương nồng cốt của Hướng Dương là : Việt Chung (Ca Trưởng), Nguyễn Tùng, Phan Công Danh, Nguyễn Lê Khang, Trần Văn Bùi. Phần đơn ca, đơn xướng phụ trách bởi Nguyễn Lê Khang, Nguyễn Tân Lâm, Phan Ngọc Trung, Đặng Thị Dương có Lê Thị Tâm v.v.. chia ra giọng trầm nam(bass) 8 người, kim nam (tenor) 7 người, trầm

nữ (soprano) 5 người và kim nữ (soprano) 9 người.

Trong mỗi chương trình Hướng Dương, ngoài những bài đơn ca, hợp ca phụ, phần chính là những cảnh chim nên phần lớn các tiêu khúc trong trường ca viết theo các điệu dân ca cải biến mang tên chim : Cò lả, Lý chim quyền và Lý con Sáo (Nam và Trung) thêm một ít dân ca Gia-rai.

Theo lời nhạc sĩ Việt Chung ở phần giới thiệu các vai thủ diễn, vở tiêu ca kịch này được khởi hứng từ những trinh bày về nguồn gốc dân tộc Việt Nam trong quyền «Việt lý tổ nguyên» của Linh mục Lương kim Định, một giáo sư dạy về môn triết học Đông Phương tại Đại học Văn khoa và Vạn Hạnh.

Huyền sử Hùng Vương

Là phần nồng cốt của chương trình đặc biệt dài 90 phút kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương, trường ca



Mở đầu nhạc sĩ Việt Chung giới thiệu các vai (cảnh tri : Phòng khách nhà Long Nữ). Từ phải sang trái : Việt Chung, Si Vưu, cặp Long Nữ Lộc Tục (đứng), cặp Lạc Long Quân Âu Cơ (ngồi gữa) và các Lạc Tướng, Mỹ Nương.



Cảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ sắp chia tay

Gọi là tiêu ca kịch nhưng thật ra «Cánh chim lạc Việt» chỉ nặng phần ca mà nhẹ về diễn xuất, phô tri, khung cảnh. Lớp lang của vở ca kịch cũng đòi hỏi một ít óc tưởng tượng của khán giả về câu chuyện huyền sử quá khứ được kể lại. Đến đâu thì không gian thời gian của hiện tại hóa thành quá khứ ngay và chính những nhân vật của hiện tại «hóa thân» thành người cõi surs. Cốt truyện rất đơn sơ:

Một nhóm nam nữ SV trẻ trung tên là «băng» Lộc Tục ngẫu nhiên có những tên trên giấy khai sinh là Lộc Tục, Long Nữ, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Lạc Hầu, Mỹ Nương v.v., họ ham vui chơi và hoan toàn vong thân mất gốc ở diêm mang tên như thế mà không hề hiểu, biết Lộc Tục, Lạc Long Quân, Âu Cơ là gì cả. Nhân một ngày sinh nhật của

anh «trùm băng» Lộc Tục lại trùng hợp với ngày giỗ tổ Hùng Vương, họ rủ nhau đi picnic ở đền Hùng Vương. Tại đây họ gặp ông từ giř đến Hùng tên là Si Vưu kề lại cẩn kẽ huyền sử dân tộc khiến đám bạn trẻ rất cảm xúc khi nhận ra được nguồn cội tiên tổ của mình.

Về cảnh tri cũng chỉ có bốn:

— Tại phòng khách nhà cô SV. Long Nữ : Băng Lộc Tục họp lại bàn chuyện đi picnic.

— Trước bàn thờ tổ trong đền Hùng : họ gặp ông từ Si Vưu đang đọc văn tế.

— Trước sân đền Hùng : ông Si Vưu bắt đầu kể lại huyền sử.

— Cảnh rừng núi, đầm nước, thú rừng thời cổ đại.

Từ cảnh thứ 3 trở đi tức từ khi ông từ Si Vưu bắt đầu kể chuyện là các nhân vật của hiện tại nhập

luôn vào quá khứ, lỗi theo cả không gian và thời gian. Mở đầu câu chuyện là thời Si Vưu (Hồng Bàng) ông từ giữ đèn Hùng biến thành Thần Nông chăn trâu, ông tổ đã tập họp Viêm tộc lại thành dân tộc và anh SV Lộc Tục biến thành Lộc Tục vị vua đầu tiên của nước Văn Lang. Kế đến thời Kinh Dương Vương (Lộc Tục) gặp bà Long Nữ (cô SV bồ của anh chàng Lộc Tục hóa thành). Đến lần trở về hiện tại đầu tiên với cảnh cặp Lộc Tục Long Nữ cầm câu chuyện cùng hát một bản nhạc buồn. Ông từ lại tiếp đến thời Lạc Long Quân — Âu Cơ, sân khấu hiện ra cặp Lạc Long Quân. Âu Cơ biến thành vua Lạc Long và bà Âu Cơ sanh trăm cái trứng rồi chia tay kề mang 50 con lên núi, kề mang 50 xuống biển (đoạn này dài nhất). Lại trở về hiện tại sân đền Hùng, ông từ kết luận về bài học lịch sử bắt khuất chống ngoại xâm làm nên 4000 năm văn hiến. Vở ca kịch chấm dứt bằng cảnh đám bạn trẻ đã hiểu cội nguồn của mình, cùng hát chung khúc ngợi ca tổ tiên và trở vào trong đền dang hương cho Quốc Tổ.

Viết lại sử bằng nhạc?

Bên cạnh những hình ảnh, ý tứ mang tính cách triết lý, lịch sử, vở ca kịch vẫn mang một vẻ thơ mộng nhẹ nhàng nhờ khúc nhạc tình. Trong 12 tiền khúc của trường ca, bên cạnh những tiêu khúc hùng tráng như «Thần Nông Ca, Sóng Văn Lang, Bài ca khai phá v.v..», vẫn có nhiều tiêu khúc nhất định là Love Story như Cuộc tình hoang sơ kẽ chuyện Kinh Dương Vương gặp Long Nữ, cuộc tình mải mê nói lên nỗi xúc động của cặp Lộc Tục Long Nữ sau khi nghe cái phổi huyền sử trên và ướt át lưu luyến nhất là tiêu khúc gần chót «Cuộc tình chia ly» viết theo điệu Lý con Sáo Nam kẽ lại cuộc chia tay Lạc Long Quân — Âu Cơ.

Nhạc sĩ Việt Chung nói về nét thi vị đó :

— Tôi đọc sử và trình bày lại sử bằng nhạc, bằng hát, bằng con mắt nghệ sĩ chứ không phải bằng con mắt của sứ gia. Và tôi cũng biết khán giả của Hướng Dương nhưng có người nào là «được» người đó.

ĐIỆN ẢNH

ĐOÀN CHÂU MẬU

Tài tử xuất sắc nhất năm 71

Khán giả điện ảnh VN trong những năm gần đây đã dần dần quen thuộc và biết đến Đoàn Châu Mậu, người tài tử đứng tuổi có cáp matsu ngời lạnh lùng và mái tóc màu bạc hoang dại phải dài xuống gáy và tai.

Năm vừa qua Đoàn Châu Mậu đã được nhắc đến nhiều hơn, khi anh được tuyển chọn làm diễn viên điện ảnh xuất sắc của năm 1971.

Đoàn Châu Mậu đã có dịp làm quen với những người làm phim, ngày từ hồi anh còn ở tại thành phố Hà Nội; Anh quen biết hầu hết với những người làm điện ảnh, và giới sản xuất phim thời bấy giờ. Thế nhưng, cho đến sau này, khi vào Sài Gòn, anh mới chính thức bước vào sinh hoạt điện ảnh và trở thành một tài tử lớn của màn ảnh Việt Nam.

«Year of Tiger» : Cuốn phim đầu tay

Mở màn nhắc lại những ngày xưa, Đoàn Châu Mậu cho rằng anh đến với điện ảnh thật tình cờ và ngẫu nhiên.

Ngày đó, Marshall Thompson, một nhà sản xuất phim người Mỹ đã đến Việt Nam hợp tác với ông Thái Thúc Nhà để thực hiện một phim chiến tranh VN có cái tựa là «Chuyện năm Dần» (year of tiger).

Marshall Thompson đã giữ vai chính trong phim này cùng với Kiều Chân, Hoàng Vĩnh Lộc...v.v.. anh cho rằng người Mỹ này đòi hỏi ông Thái Thúc Nhà phải tìm cho được một tài tử lớn tuổi, phải biết nói tiếng Anh lưu loát, để thủ vai một đại tá VC, sống trong rừng...

Đoàn Châu Mậu nhận lời đến với «year of tiger» và anh đã làm cho nhà sản xuất phim người Mỹ phải ngạc nhiên đến độ «mừng rỡ» vì nét diễn xuất của Đoàn Châu Mậu thành công quá sự mong đợi của đạo diễn Mỹ Marshall Thompson.

Từ đó về sau, liên tiếp trong nhiều năm dài, Đoàn Châu Mậu

đã lần lượt xuất hiện trong Ảnh, Đặc công 13, Từ Saigon đến Điện Biên phủ, 11g30, Xin nhận nơi này làm quê hương, Như hạt mưa sa... Tất cả lên đến con số 14.15 cuốn phim dài.

Lê Đá : vai trò đặc biệt nhất

Trả lời một câu hỏi về vai trò thành công nhất trong những phim đã góp mặt diễn xuất, Đoàn Châu Mậu cho rằng mỗi vai trò trong mỗi phim anh đã đóng đều mang những sắc thái khác nhau.

Anh đã từng giữ vai cán bộ VC, thủ trưởng lưu vong, xếp song tinh bão. Trùm buôn lậu v.v... và vai trò nào anh cũng thấy thích và nghiên cứu thật kỹ.

Tuy nhiên đối với Đoàn Châu Mậu vai trò đặc biệt nhất (anh nhấn mạnh không phải là hay nhất hay thích nhất) là «xác ma» trong Lê Đá, cuốn phim diễn tả «hồn một cô gái nhập vào một xác ma, dùng xác ma này để trêu người yêu».



Đoàn Châu Mậu : Tài tử xuất sắc nhất năm 71

Khi ông Võ doãn Châu giám đốc Cinévina cùng 1 số bạn hữu dự định mời Đoàn Châu Mậu, thi tài tử này «ngại lâm».

Vai trò «xác ma» thật tế nhị, vì trong một cuốn phim Đoàn Châu Mậu đã phải «độc diễn» để gầy cho khán giả nhảm chán, xác ma phải nói tiếng con gái, khán giả có thể sẽ buồn cười và làm thế nào để tạo một khuôn mặt chết.

Thế nhưng, với tài đạo diễn của Võ doãn Châu và với khả năng của Đoàn Châu Mậu, anh đã thật sự thành công trong «Lê Đá»!

Đoàn Châu Mậu cũng than rằng «Lê Đá» là cuốn phim «vất vả quá đi! Anh đã phải tập tạo cho mình nét mặt xác ma suốt một tháng trường trước tấm gương, phải chạy đến nát cả chân, mệt phờ râu trong rừng núi Đà Lạt khi Lê Đá thu hình.

Tuy nhiên, Đoàn Châu Mậu đã thực sự hài lòng vì đã không làm thất bại những cuốn phim trên.



Trần Thúy Hằng và Đoàn Châu Mậu trong phim «Như Hạt Mưa Sa»

Một diễn viên khó tính

Đoàn Châu Mậu cũng thành thật cho rằng anh đã nhiều lần làm mất lòng các đạo diễn hay nhà sản xuất vì sự khó tính của mình.

Anh đòi hỏi sự hoàn mỹ của nhà làm phim; và thấy ngứa mắt, trái tai là Đoàn Châu Mậu phê bình ngay thẳng, do đó, nhiều đạo diễn đã không may hài lòng.

Anh cho biết, anh thèm cái không khí của «xin nhận nơi đây làm quê hương», mọi người đều thẳng thắn và thành thật bày về cho nhau, điều này, Đoàn Châu Mậu chưa tìm thấy ở một phim nào khác cả!

Thật khó thành công khi đóng phim tình với nữ tài tử VN

Được hỏi ý kiến về vấn đề đóng phim tình, ai ân hay làm tình trước ống kính, Đoàn Châu Mậu mỉm cười cho biết, trong cuốn phim «sau giờ giới nghiêm» lần đầu tiên anh đóng vai trò tình cảm với nữ tài tử Thanh Nga.

Đối với Đoàn Châu Mậu, thật khó thành công khi phải đóng những scènes làm tình hay ân ái với nữ diễn viên VN.

Các nữ tài tử VN, nếu đã có chồng thì ngại chồng đang đứng đờm làm làm. Còn nếu chưa có chồng

thì lại muốn giữ giá để chờ có chồng, không có cô nào chịu khó «dọn mình» để đóng thật trọn vẹn vai trò của họ khi diễn những cảnh làm tình,

Nói chuyện điện ảnh với SV

Đoàn Châu Mậu cũng nhắc đến ngày anh lên Đà Lạt để đóng phim Lê Đá, anh chị em SV viện đại học Đà Lạt đã mời Đoàn Châu Mậu đến nói chuyện về điện ảnh tại giảng đường Spellman.

Không ai nào từ chối được, Đoàn Châu Mậu phải nhận lời mà không hề chuẩn bị là phải nói để tài gi

Hôm ấy trời mưa thật to, ngồi cả núi đồi Đà Lạt, Nhưng các giáo sư và SV Đà Lạt cũng kéo đến đông đảo chất cả giảng đường Spellman nghe ĐCM nói chuyện trong 3 tiếng đồng hồ.

Buổi tối, anh chị em SV Đà Lạt đã kéo nhau Lệ Đá đến uống cà phê tại quán của cô Yến, ISV thành trì kinh doanh. Thật vui vẻ nồng nàn.

Chẳng bao giờ ĐCM quên được cảm tình của các SV Đà Lạt ngày hôm đó.

Tiên trách kỷ...

Nhận định về điện ảnh VN: Anh Mậu cho rằng thật quá đáng khi bảo rằng điện ảnh VN đang xuống dốc hay đang dậy chết.

Theo anh, Điện ảnh VN không phải là 1 phong trào mà chính là

một cuộc cách mạng VN, dĩ nhiên, cuộc cách mạng phải có lúc thắng, có lúc thua. Số lượng các nhà làm phim trong nước đang ngày một nhiều, khán giả cũng tăng và phim chất các phim có thể khá tăng tiến vì phim sau rút kinh nghiệm phim trước, cũng chưa có ai làm phim mà đã bị sạt nghiệp cả, do đó không nên bảo rằng điện ảnh VN đang thụt lùi.

Vẫn theo Đoàn Châu Mậu, bảo rằng người Trung hoa cố ý giết phim VN thì hơi quá, phim Tàu cạnh tranh ngay ở Mỹ, Pháp chứ đâu riêng gì VN ta, đồng thời, trước khi có phim chưởng, phim VN đã phải cạnh tranh với phim ngoại quốc Mỹ, Pháp, Nhật rồi kia mà.

Anh ĐCM cho rằng mọi cố gắng ở ngay chúng ta, ở ngay chính mình, và tiên trách kỷ, hậu trách nhân...

Ước mong...

Trả lời về một ước mong cho điện ảnh VN, tài tử Đoàn Châu Mậu cho rằng điện ảnh dù là nghệ thuật nhưng vẫn là 1 kỹ nghệ cần phải có tiền. Anh trước mong những người bỏ tiền làm phim giàu thèm thiện chí, có tâm hồn với điện ảnh, và nhất là chính phủ nên giúp đỡ cho điện ảnh nước nhà nhiều hơn!

VĂN NGUYỄN

Hẳn quý vị độc giả trang «Cùng xem ảnh» trong tuần báo «Đời» nhận thấy đa số ảnh của độc giả gửi về đều là ảnh kỹ niêm, ảnh gia đình. Chồng, vợ, con cái là những gần gũi với người cầm máy ảnh nhất. Phần đông người ảnh khi chụp hình người thân, chỉ cần mong cho hình rõ nét, mặt mày tươi tắn sảng sủa. Ý thích ấy hoàn toàn hợp lý và chính đáng.

Tuy nhiên nếu cần thận hơn một chút, nếu khéo léo hơn nữa ta có thể biến một ảnh kỹ

niệm thường trở thành một ảnh nghệ thuật. Nếu có thể biến ảnh thường thành ảnh nghệ thuật được tại sao ta không làm? Ngay trong phương diện này ta được sự cộng tác nhiệt thành của người mẫu. Người mẫu này không sợ máy ảnh, không ngượng trước mặt bác phó nhảy, lúc nào cũng sẵn sàng để được khai thác với mọi điều kiện ánh sáng và thời tiết. Một lợi điểm khác nữa là ta đã biết rõ cá tính và phản ứng của người mẫu gia đình này, sẽ được dễ dàng xoay sở hơn

■ LÊ VĂN KHOA phụ trách

khi cần chụp chân dung, sinh hoạt nét diễn tả đặc thù hay khía cạnh sắp xếp thuần túy theo ý muốn của ta. Đề tài luôn luôn có bên cạnh ta và nghệ thuật được thể

hiện khi ta đem cái tầm thường biến thành phi thường, khai thác cái quen mắt qua khía cạnh mới lạ. Ví như thế, ta không cần phải đi thật xa mới tạo được ảnh giá trị.

Hôm nay chúng tôi xin đơn cử một ảnh của một tác giả đã chiếm trọn 400 huy chương quốc tế. Ảnh này cũng được triển lãm mới đây tại Saigon, ảnh «MẦM SỐNG» của

Nhà ảnh gia Pedro Luis Raota.

Xem ảnh hẳn bạn đọc thấy đề tài thật làm thường. Gia đình nào cũng có hình ảnh tương tự như thế, nhưng ít khi nào được thực hiện thành ảnh. Riêng ở Việt Nam ta có lẽ chưa bao giờ có ảnh loại này. Sở dĩ có tình trạng đó vì người ảnh không được sự hợp tác của người mẫu bởi vài nguyên do chính sau đây:

1— Người đẹp lúc nào cũng chỉ thích minh đẹp, và chỉ đẹp khi eo thon minh mảnh mai với đường cong, eo thắt, nhẹ nhàng.

2— Chụp ảnh như vậy sẽ có hại cho đứa bé trong bụng, sẽ thành quái thai, đứa bé bị «chớp hồn» đi mất. Điều này hoàn toàn nhảm, nhưng thật khó thuyết phục người mẫu tin ngược lại.

Riêng người ảnh cũng tạo thêm trở ngại trong việc này. Gặp bà chưa xui thiếp mồ thành không dám chụp hình nữa. Pedro Luis Raota đã không sợ xui, và người mẫu của Pedro cũng không sợ hại đứa bé trong bụng, nhờ đó Pedro có được ảnh này. Xin nói thêm rằng ở ngoại quốc có khá nhiều ảnh «các bộ trống» biết máy động này.

Nét đặc biệt của các ảnh có sự

sắp xếp của Pedro Luis Raota là sự tương phản rõ rệt giữa chủ đề và bối cảnh, và thường là chủ đề trắng trên bối cảnh đen. Lúc nào bối cảnh cũng như không có chi tiết gì rườm rà cả nhỡ đó mà chủ đề dễ nổi bật. Chủ đề thường có sự diễn tả trên nét mặt để câu chuyện mà ông muốn kể được thấy rõ ràng và dễ dàng hơn.

Trong ảnh trên, đáng diệu của bà mẹ có vẻ mệt mỏi quá. Má mệt mỏi thật khi phải mang cái bụng to như thế đó. Nét mặt của bà mẹ cũng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng hòa huyềnchor không gắt gông, cau có. Ngược lại, nét mặt của cô bé gái đầy thắc mắc. Ta gần như đọc được vô số câu hỏi:

— Tại sao bụng của má lớn quá vậy?

— Có cái gì trong đó tống tay con đây.

— Em con à? Sao mà không đem em ra? Nhốt trong bụng em ngập chết sao?

— Má có em bé, má còn thương con không?

....

Đề ý, ta thấy cánh tay mặt của bà mẹ và cánh tay trái của bé gái đều hướng về cái bụng. Cặp mắt của

bà mẹ và cặp mắt của bé gái đều nhìn xuống bụng làm người xem ảnh cũng bị bắt buộc nhìn vào bụng luôn. Nơi đó là nơi chứa mầm sống mới, sắp ra đời để góp phần và gánh chịu những gì con người phải chịu.

Cái bụng là cái tác giả muốn nói đến, được đặt đúng vào điểm mạnh của bố cục. Ngoài ra chỉ có mái tóc của bà mẹ và mặt bé gái là hai đường thẳng buông xuôi tờ, còn thi tất cả đường nét khác mà ta tìm thấy được trong ảnh chỉ tạo một ít dịu dàng, nhưng rất nhiều phấn đấu và chấp nhận.

LÊ VĂN KHOA

NHẮN TIN: Theo điều lệ đã được loan báo nơi trang này, những ảnh gửi đến phải cỡ 9x12 hay 13x18. Vì vậy tất cả ảnh của bạn đọc đã gửi về vi quá nhỏ không rõ ràng và không chấm các vết bụi rất khó in lên mặt báo nên chúng tôi không thể dùng được, xin quý độc giả vui lòng gửi cho ảnh khác. Nhờ kèm theo tất cả kỹ thuật sử dụng máy, phim giấy ảnh v.v... nếu được, để bạn đọc cùng rút kinh nghiệm chung trong việc tạo ảnh. LVK



«Mầm sống» của Pedro Luis Raota



Khất

Chuyện này cũng xảy ra bên xít Xê kỵ. *Đó không* có 4.000 năm văn hiến và thiên hạ phạm tội ngoại tình quá thường.

Trong nhà thờ, đến giờ quyên tiền. Ông Cha sở lớn tiếng đe dọa:

— Trong số các bạn đây có kẻ phạm tội ngoại tình với vợ người khác. Kẻ đó phải dền tội ngay bằng cách bỏ 10 đôla vào thùng quyên. Nếu không tên tuổi hắn sẽ bị công bố, tất cả cùng biết.

Khi đem thùng quyên vào kiểm, ông cha sở đếm được 52 tờ giấy 10 đôla và 1 tờ giấy 5 đôla có kèm theo tờ giấy nhỏ:

— Xin nộp 5 đôla trước, còn 5 đôla nữa xin khất đến lý lương cuối tháng.



Một mỹ-viện danh tiếng ở
Đô-Thành đã nhìn nhận rằng
sữa là một thức ăn bổ dưỡng
cho cơ thể và giúp ích rất
nhiều cho sắc đẹp của quý Bà,
quý Cô, nhứt là làm cho da
mặt thêm mịn màng.

Mỹ-viện
CHU-THỊ-PHƯỚC
102. TRƯỜNG-CÔNG-ĐỊNH - SAIGON

Foremost phụng sự sắc đẹp



Người dân trong những vùng lửa đạn

(Xem tiếp trang 21)

quay về mà phải tần tako, có quen biết mới mua
được ở một vài ngõ hẻm gần trạm Air V.N và phải
nán nì khô cỏ, chịu áu nghĩa đói dời, bởi kẻ bán
về loại đó chỉ nói một điều là «tôi nhượng lại cho
ông, cho cô, cho bác » v.v.v..

Phòng nhảy đầm ở Phượng Hoàng vẫn trống
nhac réo gọi hàng đêm... cùng với tiếng rèn xiết của
nhà trám ngàn đồng bào thị xã Pleiku. Mãi đến
khi QL.19 được khai thông, gạo từ Qui Nhơn chở
lên lắp nắp và đồng bào bỏ tinh ra đi ở át mang gạo
dự trữ ra bán, bấy giờ chính quyền địa phương
mới ra thông cáo báo gạo chính thức theo khẩu phần
gia đình «cứ đồng bào và dọa sẽ «nghiêm phạt ai
ban quá giá»!

Ôi, trường cũ bấy giờ!

Học sinh các trường đã bỏ trường mà đi trước
ngày trường chưa có lê hùng cửa. Một số đã
theo cha mẹ các em từ khi mặt trận Tây Nguyên
bỗng cõi dữ dội, một số khác cũng đến trường với
nét mặt bơ phờ thiếu não. Những mai đầu xanh, áo
trắng, ý ra gương mặt phải rạng rỡ như tràn rẫm
thì nay áu sầu với đòi mai lờ đờ, phờ phạc. Một số
nhà giáo «thiên thời» đã bỏ trường, bỏ học trò mà đi
từ khi có tiếng súng. Một số vị «chậm tiến» nhưng
vì trong tâm chức nghiệp chẳng nỡ bỏ học trò mình
trốn chạy khi chưa có lệnh chính thức của chính
quyền. Họ đã đến lớp mỗi ngày nhưng không còn
đầu óc, tâm trí để dạy học. Nhìn dăm bảy đứa học
trò thầm yêu còn lại đều phòng cuối lớp
vì không tìm ra phương tiện để di chuyển hoặc chẳng
biết di chuyển đi đâu khi không có người quen thân
ở Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang...đành ở lại và đi học.
Người thầy nhìn đám học trò mình còn lại với vẻ
bơ phờ mà muôn khóc:

«Đã thấy buồn khi vào cửa lớp
nhìn quần quanh năm bảy đứa học trò
mặt bơ phờ nhìn ta muốn khóc
như muôn nói gì, sao cứ lặng yên ?
mà hãy thôi, các em đừng nói
chờ nhìn thầy lâu vậy các em
gâng chép nốt bài cõi thư đang dở
trước khi các em sắp sửa bỏ thầy
bởi mai này có ngày trở lại
biết thầy có còn để dạy các em
và như thế hẵn thầy ăn hận
còn đơn đau hơn cả bấy giờ».

Đó là những câu thơ trong bài «Lớp học thời
chiến tranh» của một giáo sư đã tặng tôi khi tôi vào
thăm trường Trung Học Bản Công Pleiku vào một
buổi chiều trước ngày có lệnh đóng cửa rường
của chính quyền địa phương một ngày. Đó là tâm
trạng chung của nhà giáo ở đây, bây giờ. Mấy câu
thơ trong bài «Lớp học thời chiến tranh» đã phản
những phần nào tình trạng giáo dục ở Pleiku hiện nay.

(BÙI VŨ)

BỒNG SƠN NHỮNG NGÀY HÉO HẮT

Liên tiếp những ngày đầu có tin sẽ đánh lớn,
với tin quân ly Hoài Ân bị mất, với tin có cả từng
sư đoàn cộng sản về, quanh thị trấn—và những loạt
đạn pháo kích đỗ xuống đầu thành phố, người ta
đã lũ lượt bỏ đi.

Những sáng mưa dầm, và những ngày nắng héo.
Từng hàng người chen chúc đỗ vật bày dọc theo
hai bên đường chờ xe về Qui Nhơn, Những chuyến
xe vội qua vội vã, tiếng gọi nhau ơi ơi, tiếng khóc
trẻ nhỏ, tiếng thầm thì người lớn—cùng trên những
nét mặt khắc khổ buồn rầu, trên biết bao bờ môi
khô đã chết héo nụ cười, mọi người đã rủ nhau đi.
Đi hết. Đi để lại đất đai ruột thịt họ, những sân
nghiệp, mồ hôi, máu xương và nước mắt.

Buổi sáng thị trấn Bồng Sơn như một khu phố
chết. Nhà nhà đóng cửa dọc hai hàng. Những cây
trứng cá điu hiu nằm trong cơn nắng héo hắt trông
âm đậm vô cùng. Nhà đóng cửa im im. Đầu
đó còn vài ba nhà sót người ở lại, hé chút khoảng
trống ra vào những khuôn mặt lấp ló nhìn ra đại
khô.

Một cột khói cao cất lên cao từ phương xa đen
mít. Hướng đó là núi đồi Hoài Ân, nơi mà bom đạn
đang san bằng cả một quận lỵ. Thật khó ngờ
được — mới đó — quận lỵ này náo náo còn buôn
bán phồn thịnh đông đảo dân cư, giờ chẳng còn
gi. Tiếng súng. Địch bom. Từ những
ngày đầu Hoài Ân thất thủ, người ta dat diu nhau
xuống Bồng Sơn như tìm nơi đất thánh Bồng Sơn
là bùn thạch lâu nay trước mọi biến
cõi. Bồng Sơn trước những chiến biến dồn dập trường
kỳ suốt mấy mươi năm vẫn còn đó, vẫn có một
tương lai rực rỡ của vùng đất thánh. Huyền thoại
đất thánh và sự an lành đã mất, nhường lại cho
những trận pháo kích thường xuyên, nha chảy cửa
nát, người chết tạo nên những thảm cǎu thê lương.
Thật không ngờ.

Đường phố vắng tanh trải dài trước mặt. Chỗ
hoang sáu thê lương, người xe vắng ngắt. Tiếng gió
tiếng cày lá lao xao chỉ còn là những hú âm mài miet,
chỉ con cò tiếng đạn nổ nghe rõ từ quận lỵ Hoài
Ân, tiếng bom rèn, tiếng chấn động, và tiếng trực
thăng đập cánh nhói buốt.

Thỉnh thoảng, vài chiếc Jeep chờ đầy linh vựt
ngang ào ào từ quận đến ga và trở về. Còn lại, bóng
những người lính áo xanh, khẩu súng, nón sắt, dáng
lãnh lì đầy những đe dọa không ngờ.

Câu chuyện một thành phố

NGUYỄN KHẮC NHƯỢNG



Sau trận pháo kích, một số trực thăng không biết từ đâu bay về quần ngang trên thi xã đập cánh ồn ào. Những đợt rã kích bằng rốc-kết bắt đầu phóng sang bên kia đầu núi bên sòng. Tiếng nổ, tiếng rền, tiếng sǎng sǎng chói tai với những cột khói bốc cao và đám cháy thấy rõ từ suốt ngọn núi đã bị cạo trọc từ trước.

Tiếng đại liên dồn dập từng loạt trút xối xả từ trực thăng sang bên kia sòng chỉ còn là những hoạt cảnh đáng eay trước mắt. Mọi người cố tránh nhau những tiếng thở dài.

Sinh hoạt buôn bán phồn thịnh. Không ai ngờ nỗi bô măt thảm khốc của thị trấn hiện tại; mọi cái gì bị mất ăn nup sau sự vắng lặng bàng hoàng. Nỗi vắng lặng thê lương làm chết héo lòng người, làm đau thương những trái tim còn sót lại trong thị xã.

xx

Buổi sáng bừng mắt dậy nhìn qua khung cửa sổ ra đường, thấy linh đồ đầy đường thèm những ụ cát và kẽm gai giăng vội vàng ở chỗ ngã ba lèn vườn dưa len Trung Lương. Dàn chúng di tản nhau bằng xe cộ, xe đạp đứt díu nhau đồ xổ ra thị trấn, hốt hởi. Những ánh mắt mệt mỏi, những ánh mắt trẻ thơ dù diễn tả nỗi kinh hoàng vừa qua đêm. Họ mướn những xe bồn bánh còn lại ở thị trấn tản cư về Qui Nhơn một cách vội vã. Đề sau đó, đường thị trấn chẳng có ai ngoài linh và linh. Suốt 2 dãy nhà dọc theo hai đường phố đóng kín cửa im lìm. Khu phố nhỏ tảng tảng nỗi chết chóc thê lương dù mặt lìa chỉ mới xây ca chung quanh thị trấn.

Mặt trận đang diễn ra âm vang súng nhỏ ngoài miệt Hoài Tân, Những chuyến «đốt» dưa quân ra ngoại ô thị trấn ồn ào. Mặt trận sắp dời về thành phố. Súng đạn đang chực chờ trên các thị trấn, bên những ụ cát, trên những cao ốc, những họng súng đeo đùi gườm gườm sát lạnh.

Tất cả chỉ còn là nỗi im lặng bàng hoàng. Các nhà và những hàng hoa nằm hiu quạnh như chờ chực biến có. Thật tình ông Diên khùng thề hình dung ra một ngày nào không xa ngòi nhà này, thị trấn này sẽ ngập chìm trong bến lửa Biết đâu. Biết đâu lại nữa đây tah cơ một quả đạn từ bên kia đầu núi cau sang? Mặt trận miền trong Bình Dương khu bộ yên tĩnh một cách giả tạo trong khi dọc cầu Dại trên quốc lộ 1 vẫn con giao tranh át. Naát là từ Hoài Ân tiếng súng vọng về lúgh rõ mồn một.

xx

Dùng xong bữa ăn sáng, ông lấy giấy ra viết thư cho đứa con trai đang học ở Saigon. Viết vài điều về tình hình hiện tại mà nó và tinh không hay biết.

«Con biết không, Bồng Sơn đang hấp hối từng con, cang thở từng hơi đứt quãng. Đang đập với nhịp tim héo hắt của những người còn lại...»

Trích truyện ngắn của PHAN CUNG NGHIỆP
(Những ngày cuối cùng còn nán lại Bồng Sơn 4/72).

Nhiều dấu hiệu cho biết địch sắp tấn công thành phố. Đại phát thanh ra rả kèo gọi dân chúng ngừa địch và sẵn sàng chiến đấu chống quân thù.

Những con đường cần ra ngoại ô đều bị phong tỏa bằng kẽm gai, người ta dựng lên ở đó nhiều đồn bom, kiểm soát thật gắt gao sự đi lại của dân chúng. Mìn bẫy được gài vào những nơi khả nghi, ở chỗ có sự xâm nhập của địch quân và chung quanh thành phố toàn tuần tiễu thay phiên nhau phục kích ngày đêm, súng luôn hướng mũi về phía quân thù chờ đợi.

Người ta dễ nhận ra sự nghiêm trọng của tình thế. Ai nấy cũng đều nòn nao. Đã đến lúc thuận tiện nhất để mọi người bày tỏ lòng can đảm và giọng hy sinh cứu nước. Trên những bờ tường trong thành phố. Chúng ta đọc được những câu viết đại loại: «Can đảm tiến lên chống quân thù», hay «Hy sinh đến giọt máu cuối cùng để cầm bước tiến xâm lăng», hoặc một câu viết ngay trên vỉa hè con lù chim thành phố của một người yêu nước qua khích: «Hy sinh cha ta, mẹ ta, đèn ta và sau cùng đèn tất cả con cái ta». Câu văn hơi tăm tối và có vẻ bi quan nhưng nó nói lên được tinh thần hy sinh cùng độ của một người yêu nước cuồng nhiệt. Phải, tình thế cần những người yêu nước cuồng nhiệt như vậy. Hồi những người yêu nước cuồng nhiệt kia, bấy giờ sinh và đứng đắn do suy nghĩ do dự gì hết.

Một chương trình giáo dục mới được thực hiện ở tất cả trường học. Môn sử học được xem như môn học quan trọng hàng đầu. Trẻ em cần phải được khuyến khích hơn lèn về lòng yêu nước. Các giáo sư giảng dạy về Sử học được ưu đãi bất ngờ. Giá trị cũng quyền hạn của một giáo sư sử học vượt xa một ngài Hiệu Trường, rất xa.

Tinh thần sử học còn bằng bạc trong hầu hết các môn học khác. Đọc thấy một đề toán trong chương trình một lớp học nhỏ bậc tiểu học. Tường X có 2.000 quân. Trong một cuộc giao tranh với binh số địch đông gấp 5 lần, tường X đã cái đầu được tướng giặc và giết trọn số quân địch. Hỏi Tường X con lại bao nhiêu quân? Một bài toán như vậy quá khó hiểu với caung ta. Thật ra cũng không khó hiểu mấy lắm khi ta biết nó chính là tác phẩm của một giáo sư chuyên dạy về sử học ở 1 Trường Trung học nọ nằm trong toàn bộ tác phẩm Toán sử của ông, đã được bộ Giáo dục xuất bản và được xếp Lạng «Bestseller» trong tháng. «Sau cuộc giao tranh, tường X của chúng ta còn nguyên 2.000 quân». Đó là câu giải đáp đúng nhất và cậu học sinh này đã lĩnh được tặng phẩm xuất sắc nhất về toán học kèm một huy chương yêu nước. Cậu bé hình như hơi ngạc nhiên khi bước lên bục lễ thưởng. Khuôn mặt cậu bé không mấy đặc biệt, thông minh. Đó là một khuôn mặt nhuốm vẻ lạc quan một cách hơi đầu dò. Câu giải đáp đã tiêu biểu đúng tinh thần yêu nước của mọi người. Hãy lạc quan như cậu bé ấy và hãy tin tưởng. Một viễn cảnh chính quyền đã la to như vậy giữa đám đông.

(Đoạn nhật ký của một công dân trong thành phố.)

NGÀY THỨ 10 : Mờ sáng, toàn tuần tiễu giài về một con bò. Người ta bắt được nó trong giờ trời nghiêm ở đầu ngoại ô. Con bò đã bày tỏ ý định xâm nhập thành phố bằng cách dùng đầu húc vào cánh cổ gở trạm gác đầu tiên và dày xéo lên những chướng ngại vật giăng ngang đường. Khi toàn tuần tiễu xé lõi, con bò đã không có những giấy tờ tùy thân cần thiết. Đó là một con bò khẩn khí. Nó bị ngòi vực là tinh báo viên của địch, một đặc công hay một cán bộ nắm vững. Con bò bị tống giam và đã tỏ ra rất cứng đầu khi bị thăm vấn. Bộ mặt luôn khinh khỉnh một cách đáng ghét. Bộ mặt của 1 điệp viên li lợm lợi hại. Một tòa án nhân dân được thành lập với một bồi thẩm đoàn yêu nước quá khích và vị chánh án vốn nói tiếng nồng nàn. Con bò được điều ra trước hành mông ngựa. Nó tỏ vẻ không sợ hãi, thản nhiên nằm mlop xuống đất nhai lại cỏ, mắt nhìn mờ mộng một cách lơ đãng. Tất cả luật sư đều từ chối biện hộ cho nó. Tất cả luật sư đều bày tỏ lòng yêu nước khi từ chối như vậy. Không ai chịu bênh vực cho một địch quân dù chỉ trên hình thức. Đề phiên tòa tố về dân chủ và rộng rãi với tôi nhân, người ta bắt buộc cần phải có một luật sư biện hộ. Cuối cùng

người ta chỉ định một luật sư già có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đảm nhận công việc đó.

Phiên tòa án nhân dân thiết lập giữa một công trường để dân chúng tụ do tham dự. Viện biện lý với những lời lẽ đanh thép hùng hồn kết án. Từ hình ngay lập tức tên giặc này để làm gương và đề thành phố chúng ta khỏi bị tiêu diệt. Ông gào lên trong tiếng vỗ tay hoan hô ầm ĩ của dân chúng. Giết lầm hơn bỏ sót. Tôi yêu cầu Tòa như vậy. Tinh tế nghiêm trọng hiện nay không cho ta chần chờ do dự. Giết. Tiếng thét của ông hòa cùng với tiếng hò reo của dân chúng chung quanh pháp đình.

Và luật sư biện hộ tiến lên một bước. Ông ta lúng túng rõ rệt. Có tiếng hát của ai đó trong đám dân chúng. Cút đi! Cút đi! Giết luôn tên đồng lõa kẻ phản bội đê tiện đó. Viện chánh án đập tay xuống bàn kêu gọi sự trật tự và yên lặng, nhưng viên luật sư biện hộ quá sợ hãi dã vội lảo trốn vào đám đông. Lập tức 2 viên cảnh binh to lớn phai xốc nách ông ta tiến lên làm tròn bổn phận. Viện luật sư nói giọng run rẩy: «Thưa quý tòa, Với tội trạng không còn hồ nghi chối cãi gì được mà thân chủ tôi đã vi phạm, Xin quý tòa trừng phạt thật nặng nề thân chủ tôi để làm gương»

Chết đứng

(TIẾP THEO TRANG 33)

Thấp chút nữa, mày không có mắt sao, bắn ngay vào, bắn ngay vào tai nó, «đòng khung» con c...

— Từ từ đè nó bắn. Nho nhỏ nhẹ can nã...

Viên đạn cuối vừa hết, nòng súng nóng đỏ, mày nhảm gãy đôi chân súng xiên qua một phía cắm ngập xuống đất lùi. Hàng súng chống chết! Hàng súng chống chết! Bắc quào «xíp hàng» điệp hành tên như iỏi dỗi quân của thế kỷ mười chín.. Nho đang cố sức nhổ chân cày súng, ngừng đầu lên...

— Hàng súng chống chết!

Hai tên «diện biến» xia lưỡi lè vào ngực. Nho quác mặt, chúng nó quá trẻ, kẻ thù của mình đây sao? không lè bò tay đầu hàng những đứa nhãi con sài? Mười đầu ngón tay trút lại từ từ, Nho lấy gân, dùng tay «Kim» chắc như một khối gỗ chôn xuống đất. Sát!! tiếng hét nồ khói lồng ngực bắn rãnghe như sấm, hai tên nhãi con giật mình. Nho không chớp mắt, «hãy» rõ con trun» của hai thằng bé lính Điện Biên. Một cái gạt bằng tay trái, một bằng tay phải, Nho tách hai chiếc lưỡi lè đồng thời hai súng ban tay chặt ngang như chớp, hai tên lính Bắc ngã ngửa người máu đầm mặt..

Một Tiểu đội Bắc quân vây chặt Nho. Chúng không bắn, nhất định bắt sống thằng này... Tên tiểu đội trưởng ra lệnh, các cái đầu đòi nón óng sao cùng gật! Lần đầu tiên chúng thấy một người có «võ» Sĩ quan Nhảy Dù Nguyễn. Hàng súng chống chật! Hàng súng chống chết! Mấy cái mồi cù gắp bắp một câu.. Chúng không biết đang nói điều gì vì mạt cứ dán chặt vào Nho. Chúng «hãy» mấy ngón tay cong cong và một cánh tay lão những sợi thịt cứng dài.. Nho hét thêm một tiếng, «bay» đèn thằng Tiểu đội trưởng, tên này đưa súng lên gáy, nhưng hai đế giày đã đập đèn, kêu súng rời khỏi tay cùng chiếc nón có hình óng sao Vàng. Biểu tượng hanh diện của đơn vị đã từng dựng cờ trên bunker(pháo đài) của Castrie. Tên tiểu đội trưởng Bắc quan gãy ngòi lam đui, nǎm

xuống, giật giật mấy cái.. Nho mở được vòng vây, cất chân chạy xuống đồi.. Nhưng không kịp nữa, có những vật thật cứng, nhọn và sắc, hình như không phải một nhung rất nhiều, cùng xuyên qua thịt, lách qua xương sống ngập vào trong Nho.. Minh bị đâm bằng lưỡi lè!! Nho thấy đồi xanh và núi đỏ nhạt dần trong khói và vàng đèn, tối thẳm từ từ.. Nho chết

cứng chóng đỡ bởi 6 lưỡi lè xép cứng trong người.

Không phải là Tử Hải giữa chốn gươm dao qua ngòi bút tuyệt vời của Nguyễn Du, không phải hình ảnh của anh kép hát Vương Vũ. Địch Long chết giữa rừng gươm gỗ và máu pha bắng phẩn đỏ hoa trong nước. Người Linh Nhảy Dù Việt Nam chết thật, máu tươi nồng trào ra lấm chấm đỗ trên nền đất nát xám và mát mỏ lợn nhìn xuống thung lũng xanh thẳm. Bên kia Trường sơn là đồng bằng, và biển, Quê hương Nho ở đấy.

PHAN NHẬT NAM

Câu chuyện chân lý

(TIẾP THEO TRANG 27)

Chân lý.. hết dầu

Cánh tay mặt giúp ông Hồ thực hiện trận Điện Biên Phủ xưa là Võ Nguyên Giáp. Nhưng sao từ sau đó không sao Giáp thực hiện được một Điện Biên Phủ thứ hai? Sao chân lý đệ tam chí mè hoặc nồi lũ trẻ 15, 16 tuổi sinh Bắc từ Nam? Tệ hại nhất là sao chân lý đệ tam còn phải dùng đến bạch phiến tinh làm chất kích thích cho đám quân trẻ nít đó mỗi khi xung phong? Tệ hại hơn nữa là bạch phiến tinh chưa đủ sao còn phải xích chân xà thủ vào đại bác và kề lái chiến xa nữa? Sao đoàn quân chân lý đệ tam với bạch phiến tinh trợ lực, với dây xích cột chặt vào.. «chân lý» tiến tới đâu, dân chúng kinh hoàng bỏ chạy đến đáy để tự giải phóng cho mình khỏi sự giải phóng của chân lý đệ tam?

Tất cả sự rầm rộ tiến chiếm mấy ngày gần đây của đoàn quân của Giáp, quả thực chỉ là sự bùng lên một lần cuối cùng của ngọn đèn hết dầu trước khi tắt. Hết dầu chân lý!

Chúng ta thấp cao ngọn đèn chân lý

Chúng ta đây là toàn thể đám người quốc gia miền Nam tự do. Chúng ta đã thấp cao ngọn đèn chân lý ra sao?

Trên thế Vinh đã thấp cao ngọn đèn chân lý bằng hành động dung cảm đẹp đèn bi hung của anh!

NHÀ BÁN

1T8.— nhà trệt dốc 105m² đất, chỗ để xe. Đầu tiền nghỉ. Mát đường và chợ. Hồi 14 Bùi Thị Xuân Láng cha Cả. Xem nhà từ 2 đến 5 giờ chiều.



Cơ sở giáo dục lớn, tín nhiệm, giúp các bạn thành công

TRUNG HỌC Trường dạy bằng lối: Hướng dẫn châm bài gửi; đến tận nơi bạn cư ngụ; Rất thích hợp với các bạn quân nhân, công tư chức, vừa đi làm vừa đi học. Đầy đủ các lớp bậc TRUNG HỌC.

Phương tiện thư có tình cách cá nhân cho từng người, bạn nên ghi học ngay để sớm hoàn tất chương trình.

Cắt hay chép lại rồi điền vào phiếu này, gửi về:

Trường TÂN HÀM THỦ

23 Nguyễn Văn Giai(gần Cầu Sắt—Đakao—Saigon)
Đ.T. 95 753

Thịnh cầu Ban Gián Độc Trường gửi ngay cho tôi (kin/không kin):

Họ, tên

Địa chỉ

Tập thẻ lẻ, mẫu đơn đề tôi có thể ghi tên học lớp:

Tại số 53/18 đường Nguyễn Khắc Nhu
(Ngã tư Cô Bác — Nguyễn khắc Nhu)

Châm cứu toàn khoa

Sáng 9 giờ — 12 giờ
Chiều 3 giờ — 6 giờ

BỆNH CẤP CỨU TIẾP THƯỜNG TRỰC

Nhật Ngữ Tứ Âm

Do 4 nữ giáo sư phụ trách,
cố lớp đặc biệt, tuần 10 giờ trong 3 tháng
cho các SV chuẩn bị du học tại Nhật

GIÁ BIÈU QUẢNG CÁO TRÊN TUẦN BÁO ĐỜI

Vì giá giấy báo tăng, kể từ 1-1-1972, tuần báo Đời phải tăng giá biếu đăng quảng cáo như sau :

— TRANG BÌA SAU : 20.000đ. mỗi lỳ

— TRANG TRONG : 15.000đ. —

— 1/2 TRANG TRONG : 8.000đ. —

Chúng tôi tin tưởng quý vị thân chủ thông cảm, và chúc quý vị thành công, thịnh vượng

XI-RÔ

PROMET

H
TRANG
I

trị các chứng

MẤT NGỦ-HO SUYỄN

PHONG NGÚA-NỐI MÉ DAY

KNS 129M/BYT/KCĐP



Tâm sự bạn đời

Người lính VN

Kính gửi Bác CHU TÙ

Nhân tiện cháu được đặc biệt
Đơn-vị Trưởng thưởng cho «muỗi»
ngày phép (10) của chiến công
trong cuộc HQ. QT 45/72 nên về
nhà thăm vợ con và xem báo chí
cũng có một ít thì giờ rỗi rảnh
nên cháu kẽ vào đài Đài luu
VIỆT NAM của 2 Bình Chủng Bộ-
Binh và Không Quân.

Vào khoảng tháng giêng 1972
Đơn vị chán hành quân vùng 12
cây số cách Tây Nam Huế. BCH
Tiểu đoàn đóng tại căn cứ «KING»
mà căn cứ «King» bị VC pháo kích
vào ngày 15.4.72 500 quả BKP đó.
Còn lại 3 Đại-Đội phải hoạt động
cách xa căn cứ khoảng từ 2 đến 3
cây số, thời tiết lúc đó quá xấu
luôn luôn bị sương mù. Đơn vị
chúng cháu mang theo trên lưng
bảy ngày ăn (1 ngày lương khô và
6 ngày thực phẩm tươi, nói là tươi
chờ thật có gạo là tươi còn cái gì
cũng là đồ hộp. Thưa Bác đơn-vị
cháu ăn đến hết ngày thứ 6 tức là
còn một ngày khô dự trữ mà thôi,
thời tiết vẫn xấu, sương vẫn mù
mây bay VIỆT NAM tiếp tế đến trưa
khoảng 10 giờ chất hàng xong bay
lên đợt 2 cây số rồi trở lại nói
sương quá mù nên không thể đến
địa điểm được đợi mãi trong ngày
đó trở thành vỡ hiệu, như vậy ngày
đự trữ thứ bảy lại cháu đã ăn sạch.
Đến ngày thứ 8 cũng tiếp tục xin
phi cơ tiếp tế cũng lại phi cơ
VIỆT NAM cũng khoảng 10 giờ 30
thì 2 chiếc phi cơ Trực thăng Việt
Nam đến, thời tiết tạm bay được
nhưng các phi công nói rằng do
sương tan bớt sẽ bay nốt, đến
11 giờ 15 các phi công và phi
hành đoàn mới cho bỏ hàng lên

phi cơ. Chuyến đầu tiên chờ cho
BCH/TD tại căn cứ «KING» khi bay
về các phi công nói đùi bụng để
đi ăn cơm trưa nhưng Tiểu đoàn
Trưởng thấy sự tiếp tế cho các Đại-
Đội hoạt động ngoài quá cần thiết
nên yêu cầu 4 Phi công và 4 Phi
hành đoàn đáp tại bãi đáp tiếp tế
để Tiểu đoàn giữ an ninh Phi cơ và
mời cả 8 người cả Phi công và
phi hành đoàn vào CLB của
Tiểu đoàn ăn cơm trưa.

Ăn xong xuôi chờ phái đoàn
Phi hành Việt nam ra lại chờ bãi
đáp thì 2 Phi công trong 4 Phi
công nói rằng phi cơ hết xăng sẽ
bay đi Phú bài đỗ xăng chừng 20ph
sẽ trở lại nhưng đợi mãi từ 13 giờ
đến 14 giờ thì chiếc còn lại nói
rằng chiếc kia gọi có lệnh đi chờ
phái đoàn. Rồi chiếc đó cũng cất
cánh bay đi luôn như vậy. Đơn vị
cháu bắt đầu nhau đói và rủ nhau
chłużi thè ngũ ra thì thám thương
cho kiếp linh đ. bộ. Nói về buồn
vui của đời linh thi biết sao kể
cho hết, mà nhiều khi kể hết nói
toạc móng neo và nếu được tiến
bộ như vậy thì đất nước này hóa
biển từ lâu và tự cháu kiếp thanh
niên này đau đớn nói phải ngày
ngày lở, rùng 7 hoặc 8 cây số vắt,
sàn can khap minh tối lại phải
ngủ sương nằm đất có khi không
có phương tiện đành phải nhịn
đói 2 hay 3 ngày.

Chúng cháu rất buồn khi nghe
RADIO mở thi những đoàn thể này,
hội đoàn kia, phong trào họ đều hò
hào, những bài ca những bản nhạc
cái gì cũng nói về lính, nhưng thật
tinh đò là trực tiếp gian tiếp phía
tập toàn lính chúng tôi.

Từ 1968 đến hôm nay biết bao
nhiều sự hò hào và đóng góp diễn
hinh là Tết Nhâm Tý vừa qua một
người lính được 130đ khoảng 15 hạt
dưa đỗ và 2 lát mứt dưa sụ thật
của chiến sĩ vui xuân no i tiền tuyễn
đó. Nhưng cả nước đã hoạt động
hò hào 2,3 tháng trời cái gì cũng
là chiến sĩ, cái gì cũng là tiền tuyễn
nhưng thử hỏi tiền tuyễn được
những gì của hậu phương, những
việc cứu trợ các gia đình đã bị thiêu
tai bão lụt họ được những gì, một
gia đình được một ngàn (1.000đ00)
mà sự thật tài sản của họ
gấp một trăm lần như vậy.

VVT KBC 3241

Trần thế Vinh

Banmèthuột ngày 28 tháng 4-1972
Kính gửi ông Chu Tử.
Mấy ngày đầu của cuộc xâm lăng
Cộng Sản đang tiến như vũ bão ở
giới tuyến, nhờ có sự hy sinh cao
cả của liệt sỹ Trần thế Vinh, tinh
thần chiến đấu của quân ta cũng
hàng say thêm, nên Cộng quân đã
chùn bước và mới đủ giờ để
quân tiếp viện tới. Vậy để ghi ơn
các chiến sĩ tiền tuyến người hậu
phương có mấy lời san đây xin Ông
vui lòng cho đăng vào «Đời» trong
số tới, xin chân thành cảm tạ.

GHI ƠN TRẦN THẾ VINH.

Thời xưa Trần quốc Toản
Tình nguyện giết giặc Nguyễn
Sử xanh còn ghi chép
Tuổi trẻ bậc tài danh.
Lê Duẩn, Giáp, Đồng, Chính
Theo di chúc già Hồ
Đem thanh niêm nước Việt
Ném vô lò sát sinh
Làm bia Nga Mỹ thử
Sáng đạn, xe thiết giáp
B. 52, bom lầu tinh
Tội ai ? Hồ chí Minh
Mai mối nước thanh bình
Trong Tự Do, Độc Lập
Toàn dân đều ghi nhớ
Công ơn : Trần Thế Vinh

NGƯỜI HẬU PHƯƠNG

Ông nèn đề nghị đổi đường Võ
Tánh ở gần Tân Sơn Nhất là
đường Trần Thế Vinh vì ở Saigon
có mấy đường Võ Tánh rồi.

Người tù quên lao

Em đường đột viết thư này đến
anh, trước thám anh, sau em mong
nhờ anh đăng tải lên tuần báo
«Đời» nguyện vọng của em, từ ngày
em bị kết án đến nay, em không
còn biết trông cậy vào ai, Em chỉ
còn mẹ già và đàn em dại, nên em
không biết tìm đâu ra tiền để bồi
chữa cho tội trạng em, vì thế em bị
kết án 20 năm khổ sai và 20 năm biệt
xứ với tội Hiếp Dâm, mà thật ra
em không hề chủ động trong việc
đó.

Từ ngày bước chân vào linh
đến nay, em chưa hề làm lỗi nào
với Quân đội, nên trong vụ án này
em đã bị tòa xử nặng, mà không
nhận được trường hợp giảm khinh
vì hai người trong vụ em đã tử
trận.

QP.TS NGUYỄN VĂN ĐỐP
SĐB : 71522 Phòng B3

NGỌ VĂN HIẾU

SỐ 101 CÔNG LÝ SAIGON B.T. 99.594 — LẦU 1 SỐ 221 THƯƠNG XÁ TAM ĐA
NỮ MINH TINH THƯỢNG THẮNG MÃN ẢNH SÂN KHẤU VIỆT NAM
**Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Phượng Liên, Như Ngọc, Ngọc Tuyết,
Tuyết Hương, Hồng Nga, Lệ Thủy, Kiều Mai Lý, Ngọc Hiếu**

Trân trọng giới thiệu

VIỆN GIẢI PHẪU THẨM MỸ BÁC SĨ
NGỌ VĂN HIẾU

Chi nhánh độc nhất tại VIỆT NAM của
Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ danh tiếng Nhật
Bản HIBIYA CLINIC TOKYO JAPAN là
nơi chúng tôi thường xuyên lui tới để
được săn sóc về thẩm mỹ. Nhờ những kỹ
thuật tân tiến, mày móc tối tân không thua
kém bất cứ thẩm mỹ viện nào của Ngoại
Quốc. Nên chúng tôi đã giữ được sự trẻ
trung, hồn nhiên và cảm tình nồng nhiệt
của quý khán giả.



Với sự cộng tác của nhiều Bác Sĩ danh tiếng chuyên khoa

GIẢI PHẪU THẨM MỸ

ĐẶC BIỆT

- Mũi thấp thành dọc dừa, cao tự nhiên hợp với khuôn mặt
- Mắt một mí thành hai mí đẹp lộng lẫy và quyến rũ
- Ngực chảy xệ hay ngực nhỏ trở nên no tròn hấp dẫn
- Má lúm đồng tiền, cầm chè, môi trái tim
- Căng da mặt để trẻ lại 20 tuổi, mài mặt rõ
- Lột bỏ lớp da mặt nhăn nheo cần cỗi nám xâm theo phương pháp Nhật Bản
- Trang điểm cô dâu, dạ hội, truyền hình