

ASON
DS 531
D642 +

TÀI LIỆU MẬT

ĐỜI

QUÝ TIẾT KIÊM QUÂN ĐỘ



ĐỒI

Nº 130 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ
TUẦN LỄ TỪ 4-5-72 ĐẾN 11-5-72

**ĐẶC BIỆT : QUÝ TƯƠNG TRỢ
TIẾT KIỆM QUÂN ĐỘI**

- LẬP TRƯỞNG NHÓM DIỀU HÀU VỀ QTTKD : dài
- MẶT TRAI VÀ MẶT PHẢI VIỆC GIẢI TÂN QTTKDQVN : dài
- LÀ THỦ THẮC MẮC VÀ «LO NGAI» CỦA ĐẠI SƯ BUNKER : dài

CHANH TRỊ :

- TRỞ LẠI HÒA HỘI BALE : länguyễn
- NGÀY CHIẾN THANH VIỆT PHÁP BÙNG NỔ : Hồ Chí Minh với kế hoạch Navarre

VĂN NGHỆ:

- NGÀY GIỜ TỎ : cæst
- PHIÊU : tède
- CHẠY TRỐN VÙNG MÀU LỬA : lèphuor g chí
- NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG : cungtichbiền
- KẺ BẢN MÀU : nguyễnthuy long
- GIỮA NHỮNG NGƯỜI BÃ CHẾT : hoinghiaithuy
- LUẬN VỀ TIỀU THUYẾT : doanquocsy

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NỘI VỚI ĐẦU GÓI
- THƠ ĐỜI
- SINH TỬ PHỦ
- TRANG THƠ
- ĐỜI MUÔN MẶT
- ĐỂ HUỒN TINH HOA
- THỜI SỰ THẾ GIỚI
- THỜI SỰ TRONG NƯỚC
- ĐIỆN ẢNH
- NHIỆP ẢNH
- S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :

Bà TRẦN THỊ ANH MINH

Chủ trương biên tập

CHU TÙ

Tòa soạn 143-145 Công Quỳnh S.G.

Đ.T. 22.323

(Phát hành mỗi sáng thứ năm)

Chính Hà nội phải lựa chọn

Sau một tháng miền Nam VN chịu cho quân Bắc Việt tấn công, với quân số trên 100 ngàn người, với xe tăng T54 của Nga, hỏa tiễn SAM của Nga, súng phòng không 37 ly của Nga, Đại bác 130 ly của Nga, xe Molotova của Nga... thì Đồng Bí Thư Đảng Cộng Sản Nga Leonid Brezhnev đã bí mật tiếp xúc với cố vấn Kissinger của Tổng thống Mỹ.

Ngay sau đó, đồng thời với việc Mỹ tuyên bố trở lại dự hòa đàm Ba Lê, ông Nixon tỏ ý quyết tâm đánh Bắc Việt bằng không quân và hải quân đến cùng cho tới bao giờ Bắc Việt ngưng tấn công miền Nam Việt Nam. Nixon vẫn tuyên bố rút quân Mỹ 20 ngàn người nhưng vẫn cho phép đỗ bộ 2000 TQLC Mỹ lên Sa Huỳnh để bảo vệ Bồng Sơn và Qui Nhơn.

Một tháng chiến tranh vừa qua, theo ước tính của các giới quân sự Sài Gòn thì Cộng quân tòn thắt ít nhất cũng tới 20.000 người. Phía quân đội VNCH ta không rõ nhưng con số tòn thắt cũng lên tới nhiều ngàn.

Để sửa soạn một trận chiến như vậy, Cộng Sản miền Bắc đã phải mở các đường tiếp liệu, tăng trữ súng đạn, hỏa tiễn, xe tăng từ bốn năm qua. Số dư trữ đó đem ra đánh cạn láng cũng chỉ có thể kéo dài trong vòng 3 tháng. Các đường tiếp liệu từ Bắc vào Nam hiện nay đang bị phi cơ Mỹ oanh tạc dữ dội, làm sao cung cấp đủ súng, đạn, hỏa tiễn cho Cộng quân pháo kích với nhịp độ mấy ngàn trái mỗi ngày như hiện nay?

Nhìn vào thực tế đó thì ta biết cuộc tấn công hiện nay của C.S Bắc Việt chỉ đưa tới một tình trạng tàn khốc kéo dài vô vọng. Đã dành là phía QDVNCH không dẽ gì đây lui ngay được Cộng Sản ra ngoài biên giới. Nhưng ngược lại thì Cộng Quân cũng không hy vọng đạt được một chiến thắng đáng kè nào để đem đòi chắc trên bàn đàm như họ mong muốn.

Nhà cầm quyền Bắc Việt có 2 con đường để lựa chọn.

Hoặc ngưng tấn công miền Nam, đỡ cho dân tộc tiêu hao thêm mấy chục ngàn mạng người sau khi cả nước đã mất hàng triệu người trong 10 năm chính chiến vô vọng, mà chính họ gây ra.

Hoặc họ cứ tiếp tục kéo dài chiến tranh. Miền Bắc vẫn tiếp tục nhận vũ khí của Nga, miền Nam vẫn nhận viện trợ và yểm trợ của Mỹ, và cuộc chiến không biết bao giờ mới kết thúc.

Trong khi đó thì người ta biết rằng các cường quốc Nga, Mỹ, Tàu đang tiến tới thế thỏa hiệp với nhau.

Chắc chắn Mỹ và Nga phải ngã i không cho một thứ phong trào «Chiến tranh giải phóng» kiều Mao trạch Đông thành công, để dập tắt các phong trào tương tự trên hàng trăm quốc gia nhưng tiêu khắp thế giới, trước khi chúng trở nên nguy hiểm cho quyền lợi các nước lớn.

Chắc chắn Mỹ và Trung Cộng không muốn Nga gia tăng thế lực ở Đông Nam Á sau khi đã vùi tảng thế lực ở Ấn Độ Dương. Mà hiện nay Cộng quân miền Bắc là những người cầm súng Nga đại diện cho thế lực quân sự của Nga.

Mặt khác, ở miền Bắc, những mầm mống phản chiến đã xuất hiện. Và nếu bị dồn nén quá độ cũng có thể nổ bùng làm tan vỡ cả chế độ Hà nội.



KHA TRÂN ÁC

Tuc ca

Sau khi cho ra lò trường ca Con Đường Cái Quan, để lập sông Bến Hải, nối liền hai miền Nam Bắc bằng âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Duy đề cao nước Việt Nam «rách không còn chỗ vắng» bằng một bản trường ca khác, mang tên chung là Mẹ Việt Nam, dùng hình ảnh một bà mẹ đa tình hơn cả bà Hồ Xuân Hương để mô tả tất cả những gì «thơm» nhất trên hình hài người phụ nữ VN tức là đất nước VN nhấp nhô đồi núi, khẽ sâu, sông lượn vv... Tiếp theo, ngoài một số bài hát múa vui hay múa buồn ấm ở cho thiên hạ Phạm Duy mando một «xè ri». Tám Ca được vinh dự nghe chỉ là «phản chiến» và Đạo Ca, có vẻ như hợp thời trang (áo nâu, áo vàng áo xám hay áo dài thâm của chư vị tu đạo rất say mê làm chính trị).

Nhưng, tất cả chỉ là trò đùa
phát phο của nhα nghệ sĩ con trai
Phạm duy Tốn, tác giả phο truyện
Tiểu Lãm bát hủ, một thứ thành
kinh của dân tộc VN.

Phạm Duy luôn luôn nuôi tham vọng làm một cái gì nặng ký lò hơn nbiểu, một cái gì ghê gớm cho quốc tế, cho nhân loại. Anh bắt đầu mạnh nha bằng ít bài «ca tết» mà anh rất hâm diện gọi là «máy nước ca», đó là mấy bản ca như «sức mẩy mà buồn» mà thiên hạ chửi àm lên một cách hết súc đứng đắn, đạo mạo, mồ phạm, cứ y như «phe 2 phía» chửi nhau quanh bàn hội nghị ở Baile.

Đến dùng một cái, 10 bài «Tục ca» được tác giả cho ra chào đời.



Trẻ, già, trai, gái, mọi ngành,
mọi nghề, từ một nhà sư phật có
dư chất lão mạo tới một nhà luân
lý thừa thiãi đạo đức giả đều ngày
ngất sống những khoảnh khắc hoàn
toàn «thoát tục» khi được nghe
những bài hát xanh lè những chữ
nghĩa đẹp nhất, thơ nhất, đáng yêu
nhất mà thiên hạ thường nghĩ đến
một cách àu yém mà...Đ. đám nói
ra ! Chẳng hạn bài «Nhóm L» thi
không chê và đâu được, Đầu Gói
đốt đặc vè âm nhạc, không phân biệt
nỗi tiếng đàn với tiếng bật bong,
không tìm nỗi sự khác biệt giữa
tiếng bò rống, chó sủa với tiếng
hát của một danh ca, không
biết «hết» với «cháy» có gì khác

Đầu Gói tổ chức các buổi trại bay Tuc Ca

Thấy mọi người đều đãm ch
trước thời cuộc, mặt mũi mèo
như bị táo bón, Đầu Gối bèn

ra ý định tổ chức múa bưởi trình bày Tục Ca, địa điểm chọn lựa đề trình bày là Siagon, Hà Nội, Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa, Hoa Thịnh Đốn và Ba Lê — Nếu không có điều gì trả ngại thì Đầu Gối sẽ tổ chức trình bày 10 bài ca giá trị nhất thế giới này tại phủ bí mật nào đó của các đồng chí Mặt Trận.

Tục Ca của Phạm Duy không
nhưng cần thiết cho những người
quốc gia mà còn cần thiết gấp bội
cho các cấp lãnh đạo miền Bắc,
cũng như các đồng chí lãnh đạo
MIGP. Trong phạm vi quốc tế, cả
hai phe tự do và cộng sản đều phải
về tại lén mà nghe ít nhất là một
lần những bài ca đó, mà giá trị có
thể nói là trên cả mức tuyệt diệu.

nhanh v.v... vậy mà, Đầu Gỗ làm thường thức 10 bài tại cao Phẩm Duy một cách thích thú súc tưởng tượng, nghe tôi thấy mình trẻ ra tới đó, yes tha thiết tới đó.

của anh và thích hợp nhất với tâm hồn nhạy cảm của anh.

Tử lầu lầm Đầu Gối không bùn
dàn bà là gì, vậy mà nghe trinh
Tục Ca, Đầu Gối cảm thấy tò
ác kinh khủng clang khác g
hoái lạc mà Đầu Gối từng c
ận hưởng thuở 17,18 tuổi c
đào sinh lực. Khoái lạc cứ y
à «ấy», nhưng sau cái khoái b
hoái mài «phai» phai hao hao
chứ không mệt pho râu, nam
huốc là một công như sau kh

Đảng lẽ Đầu Gối phải chịu
lai gặp với Đầu Gối, để cùng Đầu
Gối đóng góp vào công cuộc xây
dựng nhân loại hết sức ý nghĩa,
hết sức lớn lao và cao cả này !

Xin nhờ giàm cho phò biến Tục
Ca là một phương cách làm cách
mạng không đổ máu, nhưng bảo
dám trảm nhắc trảm là sẽ làm thay

Tóm lại, đúng như lời đính của BS Trần Ngọc Liêng, số thượng tọa, đại đức thuộc phe Án Quang và VN Quốc Tự số Tổng giám Mục, Linh Mục và các phe Hồ Nai, Tiến Bộ và nhận định: Tục Ca của Phạm là những bản Đạo Ca siêu và thánh thiện không thể chối cãi!

Xin nhờ giùm cho phò biển Tục
Ca là một phương cách làm cách
mạng không đồ máu, nhưng bảo
đảm trăm phần trăm là sẽ làm thay
đổi hoàn toàn bộ mặt của nhân
loại hiện nay.

Nếu dự định tổ chức trình bày 10 bài «tục ca» của Phạm Duy mà thực hiện được đúng như Đào Góp đang vạch kế hoạch thì các họa sĩ và tác giả các vở «Hai Bà Trưng», «Calcutta», «chắc chắn phải giải nghệ, đi bán cần sa độ nhật».

Từ Tổng thống Nixon, tại các ông trùm đỗ điện Cầu Linh, thủ đô Trung Cộng, Tưởng Ðông thổ của Đài Loan tới các vị giáo chủ năng kỵ nhất thế giới nếu được nghe 10 bài tục ca chỉ một phuôi thi là bao đậm đà thế giới phả hòa bình.

**Việt An di lão khóc Tam Ích,
Nguyễn Vỹ**

Khi được tin nhà văn Tam Ich, chết Đầu Gối buồn thảm thia, chán đời kính khủng, nhưng Đầu Gối không hề viết một lời khêc anh trên báo Đời là tờ báo anh Tam Ich đã từng ban tác. Vừa đây Đầu

Khóc nhà văn Tam Ích
Người tốt ra đi, thế cuộc tàn l.
Hai đời kết thúc : một giây oan
(1)

Sờm về, thôi thoát cơn trên họng
Vội bước, cho song kịch hạ mèn.
Đất hẹp khó dong mình độc lập
Trời cao khôn gõ sợi đa đoán
Hồi ơi, lánh trước là yên sớm
Chi đợi ngày mai nước lũ tràn !

Khúc nhà thơ Nguyễn Vy

Tin buồn đưa lại, ôi, than ôi!
Cái nghiệp tăm tối có thể thôi
Binh luận ai nghe mà ở mãi
Ghiền thơ báu sống cũng no rỗi
Nguyệt cầu lo lắng Hằng Nga đón
Tang hải bệnh bồng kẻ sĩ trôi
Nấm cỏ êm êm tim đất mới
Cầm thi văng vẳng gió vang đồi

VIỆT AN DI LÃO

Vân mạng

Dù muôn dù không năm nay
cũng là năm quyết định vận mạng VN. Ngưng chiến, hòa bình sẽ
thực hiện nhưng chưa ai biết sẽ
thực hiện bằng hình thức nào,
bằng giải pháp nào. Đầu Gối có
làm một cuộc trung cầu dân ý
bỏ túi, khoảng gần 100 người, và
đặt câu hỏi như sau : « Nếu vạn
nhâ' mà nhượng bộ Cộng Sản một
phần nào thì trong hai hình thức
nhượng bộ, một là lập chính
phủ liên hiệp, hai là nhường một
phần đất cồn con cho Cộng sản, thành lập một chế độ, bạn chọn
hình thức nhượng bộ nào ? » 100
người trên 100 người đều trả lời :
« Thà thí cho Cộng sản một mảnh
đất nào đó còn sung sướng hơn
là chung sống với các đồng chí
Cộng Sản, «bê ngoài thời thời nói
cười mà trong nhau hiềm giết
người không gươm». Cả những
người nói tiếng thân Cộng cũng
ngán chung sống với Cộng sản.
Một ông thàn cộng lâm sự với
Đầu Gối : « Đời với Cộng sản thái
độ đẹp nhất là « Kinh nhi vĩnh
chí » là đẹp hơn cả.

(1) Chắc ông cũng thừa biết cự
thân sinh của nhà văn Tam Ich
cũng quyên sinh như ông Tam
Ich.

MẶT TRÁI VÀ MẶT PHẢI VIỆC GIẢI TÁN



Quỹ tương trợ tiết kiệm quân nhân

L.T.S.— *Vụ giải tán Quỹ Tương Trợ Và Tiết Kiệm Quân Nhân (gọi tắt QTK) đã xảy ra một tháng nay, và Thủ tướng Chính phủ đang được mời ra điều trần trước Hạ nghị Viện về vụ giải tán đó. Đặc điểm có thể nhận diện tóm quát « vụ án » làm rõi một triệu quân nhân và các giới chánh trị, kinh tài và dân chúng VN, chúng tôi xin tóm tắt các diễn biến xảy ra quanh QTK trong bài này.*

Ngày 8-11 năm 1971, đại sứ Bunker gửi văn thư sang thủ tướng chánh phủ VN thắc mắc về vấn đề QTK, tiếp tục vụ và Quỹ Tương Trợ Tiết kiệm Quân Nhân. Lá thư đó là một tài liệu đặc biệt mà chúng tôi trích đăng nguyên văn trong số báo này. Những điểm thắc mắc nêu trong lá thư này, về sau cũng được nêu lên do báo chí Việt Nam, và do Ủy Ban Đặc nhiệm điều tra về QTK của phủ Phó Tổng Thống.

Trong thư của ông Bunker, ta chú ý đến đoạn cuối, với 2 lời cảnh cáo :

- 1— Báo chí Mỹ sẽ bắt đầu viết về QTK.
- 2— Các ủy ban Quốc Hội Mỹ sẽ điều tra.

Hệ quả đương nhiên là việc viện trợ cho chính phủ VN sẽ gặp khó khăn.

Một điểm đáng lưu ý là từ trước tới nay, mỗi lần thỉnh cầu chánh phủ VN một điều gì quan trọng các vị đại sứ Mỹ ở Saigon đều nhắc tới mối lo ngại của chánh phủ Mỹ là báo chí phanh phui và quốc hội điều tra. Năm 1963 ông Cabot Lodge cũng nói với Tổng Thống Diệm những luận điệu giống như vậy.

Sau khi ông Bunker gửi thư cho Thủ tướng Khiêm một thời gian, tờ báo Hoa Kỳ có ảnh hưởng bậc nhất nhì ở Mỹ là Washington Post viết về QTK nội dung gần giống như các thắc mắc của lá thư Bunker, cộng thêm sự nghi ngờ về tình trạng tham nhũng của bao quản trị Q.T.K.

Đồng thời lúc đó, thượng viện Hoa Kỳ đang thảo luận và cát xén ngân sách viện trợ.

Báo chí VN cũng tham dự vào cuộc tòng tấn công bao quản trị Q.T.K.

Tờ tuần báo Điều Hậu của một số sĩ quan đã liên tiếp đả kích QTK từ cuối tháng 11 năm 1971 kéo dài cho tới gần đây. (Trong báo Điều số này, ông thư ký tòa soạn Điều Hậu trình bày quan điểm

của tờ báo qua cuộc phỏng vấn của Đài). Tiếp theo có các nhật báo, hoặc trực tiếp mổ xẻ về QTK, hoặc bình luận về QTK qua các lời dàn biều và ngụy si nói tại quốc hội và sự mổ sẹo của các đồng nghiệp. Chiều hướng chung của các báo là họ hướng về phía những người linh gop mỗi tháng 100 đồng tiền mua và đặt những dấu hỏi lớn về sự quản trị hơn bỉ tý bạc do một triệu quân nhân đóng góp trong 4 năm. Không ai đòi hỏi việc giải tán QTK.

Pháp lý

Bốn năm trước đây, Quỹ Tương Trợ và Tiết Kiệm quân nhân thành lập như một hội tư, trong khuôn khổ dự số 10, với căn bản pháp lý là một nghị định của Tổng trưởng Nội vụ.

Với tính cách một hội tư, việc điều hành QTK có nhiều điểm bất thường, nhưng lại được chánh phủ công nhận vì bản điều lệ của Quỹ đã được Bộ Nội Vụ duyệt y.

Một điểm bất thường là Đại hội Đồng của Hội gồm các chức vụ tư lệnh trong quân đội, chứ không phải gồm các hội viên.

Điểm thứ hai là HĐQT của hội là do các chức vụ trong bộ QP và quân đội đảm nhiệm với nhiệm kỳ không giới hạn chứ không phải do Đại Hội Đồng bầu ra. Vậy thì chỉ chánh phủ thay đổi được các nhân viên HĐQT.

Đây là hai điểm bất thường bị chỉ trích nhiều nhất. Nhưng cả hai điểm đều được bộ Nội Vụ duyệt y bởi nghị định số 855/BNV/KS/14 ngày 8 tháng 11 năm 1968.

Tuy được thành lập từ cuối năm 68 nhưng việc thu tiền được thực hiện từ 1-1-68 do một thông tư rồi một nghị định của bộ Quốc Phòng. Việc thu tiền này được thực hiện đúng vào dịp tăng lương cho quân nhân.

Một điểm pháp lý nữa là các quân nhân đương nhiên phải gia nhập hội và chỉ ra khỏi hội khi chết, mất tích hoặc giải ngũ.

Về các điểm pháp lý trên, giới chức điều hành QTK đã giải thích thế nào?

Thứ nhất họ cho rằng các quân nhân gia nhập hội do sự ưng thuận mặc nhiên, chờ không minh thi ký giấy xin gia nhập.

Thứ hai, việc quản trị giao cho các chức vụ thay vì được bầu cử, theo lời trung Tướng Vỹ giải thích với phò TT Trần Văn Hương, là do quan niệm của ông «một khi một chức quyền đã được chánh phủ trao phó trọng trách điều khiển các cơ quan và các đơn vị, tất nhiên có đủ uy tín và bôn phận đảm trách thêm công tác quản trị QTTTKQN, một lõi chức cộ ích lợi trực tiếp và lớn lao cho tập thể quân đội mà chính họ là các cấp chỉ huy cao nhất»

Trong thực tế ta biết việc triệu tập đại hội đồng do hàng triệu quân nhân cử đại diện của các đơn vị đi bầu ban quản trị cũng khá phức tạp. Nhưng Hội đồng Quản trị lập theo bản điều lệ Hội QTK cho thấy họ chịu trách nhiệm với chánh phủ hơn là với các quân nhân hội viên. Nếu các nhà cầm quyền ở bộ QP muốn emy dân họ có thể cung họp các Đại Hội Đồng theo đúng dự số 10, và với quyền hành trong quân đội, vẫn có thể vận động lập HĐ Quản trị theo ý họ nhưng ông tướng Vỹ không theo đường lối đó.

Từ tiết kiệm đến kinh doanh

Thứ ba, những số tiền QTK lâu được gửi tại ngân hàng Việt Nam Thương Tín của chính phủ và mua cổ phiếu, để lấy lời cho quỹ.

Câu chuyện QTK trả nên rắc rối khởi sự từ quyết định tham gia vào các hoạt động cờ tinh cách kinh doanh.

Vào ngày 15-11-1969 Hội Đồng Thường Niên của QTK quyết định chuyên hướng, bỏ tiền quỹ ra mua cổ phần của các công ty. Bản điều lệ được sửa đổi (điều 13) cho phép Quỹ mua cổ phần của các ngân hàng và công ty, xi nghiệp do chánh phủ và quân đội chủ trương.

Việc sửa đổi điều lệ trên được bộ Nội vụ duyệt y ngày 26-12-1969, mà Tổng trưởng Nội vụ lúc đó lại chính là thủ tướng Trần Thiện Khiêm hiện nay!

Một điểm khó khăn pháp lý là dự số 10 không cho phép các hội được đầu tư với mục đích chia lời. Vì vậy, ông chưởng khế Nguyễn Bich Lưu đã mách nước cho QTK là không nên thành lập các công ty mới hay mua cổ phần mới của các công ty mà cũi mua lại cổ phần của các công ty đã có sẵn. Theo một số luật gia thì việc đó không trái với dự số 10 vì đạo luật này không ngăn cấm việc thu đắc các chứng khoán, tức là mua lại cổ phần.

Để cho việc mua cổ phần có tính cách chuyên nghiệp hơn là đầu tư, người ta sẽ thấy QTK đã giao tiền cho một số cá nhân mua cổ phần, rồi chuyên nhượng lại hay thế chấp (cũng như cầm cố) lại cho quỹ. Beispiel, Trung tướng Nguyễn Văn Vỹ mua 24.860 cổ phần của kỹ thương Ngân Hàng rồi chuyên nhượng lại 24.850 cổ phần cho quỹ, chỉ giữ lại 10

cổ phần đứng tên ông nhưng sau đó ông lại thế cùi áp cả 10 cổ phần cho Quỹ (mỗi cổ phần 10 ngàn đồng) ngày 30-5-1970.

Tương tự như vậy bảy cổ đông (người mua cổ phần) của K.T.N.H cũng đều mua 10 cổ phần rồi thế chấp lại cho Q.T.K. Việc thế chấp này có nghĩa là các cổ đông vẫn làm chủ 10 cổ phần nhưng tiền lời của các cổ phần (soi là cổ tức) sẽ trả cho Q.T.K.

Bảy cổ đông đó là : ông Nguyễn Hữu Lượng (ĐLVP bộ Quốc phòng) Tr. T Trần Văn Trung (Tổng Cục CTCT) Thiếu tướng Đồng Văn Khuyên (TCTV) Đại tá Hà Dương Hoàn (Không Quân) Đề đốc Trần Văn Chơn (Hải quân) Đại tá Bùi Quí Cảo (Bộ QP) và ông Nguyễn Cảnh Lý. Sáu vị trên đều thuộc Quỹ Tiết kiệm quân đội riêng ông Lý là một giám đốc của ngân hàng Việt Nam Thương Tín, sau này được bầu làm Tổng Giám đốc Kỹ Thương ngân hàng. Số cổ đông nhiều như vậy vì luật thương mại bắt buộc.

Bảy cổ đông khác thuộc giới ngân hàng đã mua 70 cổ phần khác của KTNH.

Với đường lối đó, QTK đã làm chủ :

99,72 phần trăm cổ phần Kỹ Thương ngân hàng vốn 250 triệu

87,50 — — VN Kỹ Nghệ Tạo Tác

Công ty (VICCO) vốn 200 triệu

97,15 — — VN vận tải công ty

vốn 200 triệu (VINAVICO)

86,67 — — Kỹ thương bảo hiểm

Cty (ICICO) vốn 120 triệu

99,35 — — Cty sản xuất thực phẩm

(FOPROCO) vốn 200 triệu

Ngoài ra QTK còn mua cổ phần của COGIVINA và SICOVIA hai công ty đa số vốn là của chánh phủ.

Tổng số tiền QTK đã thực sự bỏ vào 7 công ty trên là hơn một tỷ (1.232.753.051 đồng) bằng 70 phần trăm số tiền gửi định kỳ tại Ngân hàng và mua cổ phiếu sinh lời là hơn một tỷ bảy (1.731.554.091 đồng).

Lãnh vực tư của ông Bunker

Việc QTK gia nhập vào hoạt động kinh doanh chắc chắn làm cho giới kinh doanh tại VN phải lo ngại. Đó là ý nghĩa điều DS Bunker nói khi nhắc tới Lãnh Vực Tư (private sector) trong lá thư của ông.

Tại VN tư nhân khó lòng huy động những số vốn hàng tỷ bạc như QTK, trừ khi người ta là Hoa Kiều, Việt gốc Hoa, ngân hàng ngoại quốc ở VN và một số chủ ngân hàng người Việt.

Điều khiển doanh nhân ở lãnh vực tư lo ngại nhất là sự cạnh tranh của các công ty do QTK làm chủ. Nếu có một sự thống đồng thì các công ty của quân đội lại thầu các công tác xây cất, vận tải, cung cấp thực phẩm cho quân đội, và các tư nhân ở ngoài khó lòng cạnh tranh nổi.

Trong trường hợp các công ty của QTK, cạnh tranh thẳng thắn với tư nhân khác, như chúng ta thấy điều đó quả thật có xảy ra, thì các công ty tư

nhân cũng vẫn bị thiệt thòi vì chính sự cạnh tranh
thắng thắn đó mà họ kiếm lời ít hơn.

Thí dụ từ khi có Việt Nam vận tải công ty (VINAVATCO) của QTK ra đời, các khế ước về chuyên chở đường thủy đi quân khu 4 trong năm 1972 đã giảm 19 phần trăm so với các khế ước đồng loại trong năm 1971. Các khế ước này do nhà thầu Quốc hiệp trú g thầu ký kết với bộ Quốc phòng.

Trong khi đó VINAVATCO trúng thầu khế ước chuyên chở ở nội ngoại thành Saigon trong năm 1972 trị giá giảm 22 phần trăm so với năm 1971.

Việc giảm giá đó xảy ra trong khi vật giá ở ngoài đang tăng và nhân công, giá xăng nhớt, xe cộ, vỏ lốp phụ tùng gia tăng, thì cũng là một điều lạ. Điều là lùng này chắc chắn đúng chạm quyến lợi của Lãnh Vực Tư!

Đó là một thí dụ về công ty VINAVATCO. Còn 4 công ty kia cũng sẽ xâm nhập cạnh tranh với Lãnh Vực Tư khác. Khi công ty FOPROCO, xin Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ tài trợ ngân khoản khoảng 1 tỷ bạc để sản xuất thực phẩm khô và đồ hộp cung cấp cho quân đội thì một dự án tương tự khác của người Tàu ở Chợ lớn cũng xin N.H.P.T.K.N tài trợ 200 triệu.

Giới Hoa thương ở Chợ Lớn có lẽ là Lãnh Vực Tư bị đụng chạm mạnh nhất. Một nguồn tin có thẩm quyền cho biết nhà tỷ phú Lý Long Thành đã ngỏ ý muốn mua cổ phần của Kỹ Thương Ngân Hàng và các công ty thuộc QTK. Trong một cuộc mạn đàm không chính thức, nhà tỷ phú này đã đề nghị mua lại 50 phần trăm cổ phần KTNH. Vào ông họ Lý cũng úp mở nói răg nếu ông được chia phần làm chủ KTNH thì ông có thể vận động để phía người Mỹ ngưng chống đối việc kinh doanh của QTK.

Điều này cũng dễ hiểu vì một trong các điểm đòi hỏi của người Mỹ là mở rộng cho tư nhân tham gia vào các công ty trên; tránh nạn quân đội thao túng nền kinh tế.

(Nhà tỷ phú Lý Long Thành đã được nói tới trong số báo Đời về Chợ Lớn Quốc. Ông là người đã cung 4 triệu cho BV Vì Dân và mỗi lần sinh nhật thán mâm của ông, ông thường đóng góp 5, 10 triệu vào các công tác từ thiện. Lý Long Thành được coi là một trong những người giàu nhất ở Chợ Lớn, nghĩa là ở Việt Nam.)

Dòn kịch độc

Sau là thư của ĐS Bunker những đại diện của Bộ Quốc Phòng đi gặp các đại diện của Tòa đại sứ Mỹ như ông phó đại sứ Burger, sứ thần Cooper, cố vấn kinh tế của tòa đại sứ, và Mossler giám đốc USAID ở VN. Tất cả có 2 buổi họp trước tết Nhâm Tý và sau đó thời luon.

Trong các điều kiện được người Mỹ đưa ra có việc các công ty kinh doanh của QTK phải ngưng bành trướng, và việc mời các tư nhân tham gia vào các công ty trên. Phía Bộ Quốc Phòng từ chối việc cho tư nhân tham gia, vì điều đó thề dẫn tới sự nghi ngờ của công chúng, khi QTK của quân đội đã gây dựng các công ty để cho người ngoài vòi hưởng, nhất là người Tàu.

Trong khi các cuộc thảo luận đang diễn ra thì người Mỹ bao vây kinh tế các công ty của QTK. Các dự án của FOI-BICO, NAVATCO, VICTO đều bị đình trệ, dù được USAID tài trợ. Khi các công ty này không được nhập cảng máy móc, thiết bị cơ sở, thì coi như đã tê liệt. Riêng VINAVATCO đã thầu lại một số dịch vụ của hãng Mỹ SEALAND nên có việc làm công ty của QTK.

Đó là những đòn kịch độ nhằm ngăn chặn các công ty của QTK.

Trước dư luận xôn xao, trong tháng 3 năm 1972, Tổng Thống giao cho phó Tổng Thống đặc trách điều tra về vụ QTK. Vợ phó TT đã ra lệnh ngừng thầu 109 đồng của lính từ ngày 1 tháng 4; thông cáo của PTT nó rõ sẽ tìm canh bản pháp lý, điều chỉnh việc quản trị, chuyên hướng hoạt động của QTK để mang lợi ích thiết thực cho quân nhân.

Trái ngược với nguyên ý trong bản thông cáo của phó TT, bỗng dưng mấy ngày sau đó H.D. Nội Các ra lệnh giải tán quỹ tiết kiệm, lấy nguyên tắc quân đội không được kinh doanh.

Việc giải tán QTK bị dư luận công kích mạnh mẽ. Tuần báo Diêu Hâu làm một số báo với một hình bìa Khóc thương Quỹ TTK, khóc thương quyền lợi của lính. Có dân biểu cho rằng đây là hậu quả của sự tranh chấp giữa các tướng lãnh và do tài phiệt ngoại bang phá.

Sau đó, với việc ngưng chức một số đại tá thuộc BQP và việc trung tướng Vỹ từ chức, hội đồng quân sự QTK đã thay đổi vì người mới vô cùng nhiệm. Hội đồng này định họp Đại Hội Đồng để tuyển bổ túy giải tán QTK, cho việc giải tán đẹp mắt hơn trước mặt công chúng.

Việt nam Thương Tin mua lại các cổ phần của QTK trong cá ngân hàng và công ty, nói rằng sau sẽ bán lại cho tư nhân. Tư nhân nào sẽ đủ tiền mua lại các cổ phần đó của VNNT nếu không phải là số sẽ là các tài phiệt người Tàu?

Các quân nhân sẽ được trả lại khoảng 5.000đ mỗi người và được quyền mua công khố phiếu đặc biệt lãi suất 30%. Nhưng liệu một quân nhân Lãnh 5.000 ra sẽ thích mua công khố phiếu hay thích đem tiêu sài ngay trong thời buổi của tinh thần ăn xài ở thời này?

Trong 4 năm lính góp vòi QTK được 4 tỷ gày dựng được một số cơ sở không phải chỉ đem lời về cho QTK mà còn giúp phát triển và giành quyền lợi kinh tế về cho người Việt. Ngày nay là ra sống hết ông Trung tướng Nguyễn Văn Vỹ nổi tiếng là hóm hỉnh và cương trực nay yề nhà nghỉ phép để suy nghĩ về các công trình của ông đã đỡ vỡ. Năm ông đại tá được giao về bộ Tổng Tham Mưu để ngồi đà trả lời Ủy Ban Điều Tra của PTT khi được hỏi đến.

Nhưng năm công ty đã được thành lập sẽ còn sống và sẽ đắc lực đổi chủ. Chủ nhân tương lai là ai? Lệnh phong tỏa chương mục các công ty trên của phủ phó T.T sau bị bãi bỏ, chứng tỏ chính phủ không muốn làm tê liệt khiến các công ty trên đỗ vỡ!

ĐỜI

Đại sứ Hoa Kỳ tại VN
Ngày 8 tháng 11 năm 1971
Gởi Thủ Tướng Chính phủ
TRẦN THIỆN KHIÊM Saigon.
Gửi thưa Thủ Tướng,

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT



LÁ THƯ «THẮC MẮC» và «LO NGẠI» của ĐS BUNKER

LTS Ngày 8-11-1971 Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài gòn Ellsworth Bunker gửi một lá thư cho Thủ tướng Trần thiện Khiêm, bày tỏ những thắc mắc về 2 vấn đề.

Thứ nhất là việc Quân tiếp Vụ mua hàng ngoại quốc với hối suất đặc biệt có trợ cấp. Ông Bunker hy vọng chính phủ VN sẽ đồng ý với kế hoạch của MACV để QTV mua hàng trong nước.

Thứ hai là vấn đề Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội. Dưới đây chúng tôi chỉ trích dãng đoạn thứ hai của lá thư, liên quan đến QTK.

Bản dịch này là của tòa soạn Đời, không phải bản văn chính thức của chính phủ VN hay tòa Đ.S. Hoa Kỳ. Chúng tôi đăng nguyên văn phẩn Anh ngữ để độc giả tiện dõi chiếu, vì e rằng bạn dịch thoát lầy ý của tòa soạn không đầy đủ.

b.— Tiền vốn và tiền lời của binh sĩ chỉ được rút ra khi nào họ chết hoặc giải ngũ.

c.— Không thấy có điều khoản nào dành quyền tham gia vào việc quản trị những cơ sở thương mại cho chính những người «cổ đông» gop tiền ra bỏ vốn để thành lập những cơ sở đó.

tình hình QT trước cuộc tấn công lần này của CSBV được Chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh SĐ 3BB mô tả là «cực kỳ nguy ngập». Tuy nhiên theo Trung tướng Hoàng Xuân Lâm thì tình hình «hàng nghiêm trọng» chứ «không nguy kịch». Theo ông, trận chiến chung quanh QT sẽ còn tiếp tục hai hay ba ngày nữa.

Song song với tình trạng nghiêm trọng tại Quảng Trị, áp lực của địch vẫn đè nặng lên các tiền đồn phòng thủ của tỉnh Thừa Thiên. Cuối tuần qua, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt các đơn vị thuộc SĐ 1 BB VNCH đã di tản chiến thuật khỏi hỏa cứ Bastogne, 19 cây số tây nam cố đô Huế. Từ trước đến nay Bastogne vẫn được coi là tuyến phòng thủ cửa ngõ của cố đô Huế.

Quân khu II sôi động

Tuần qua, các đơn vị VNCH đã



Đại liên M60 trên tay, băng dạn quấn ngang vai; hình ảnh người lính chiến gác giặc tại phi trường Kontum



di tản chiến thuật khỏi một số căn cứ nằm về phía Bắc Kontum dọc quốc lộ 14 sau khi bị các lực lượng CSBV đồng đảo tấn công. Hiện nay Kontum được coi là mục tiêu của các đơn vị CSBV thuộc SĐ 320 trên chiến trường Tam Biên, các chiến xa BV đã tiến lần đến thị trấn Kontum, chỉ cách có mấy cây số.

Việc di tản chiến thuật bắt đầu với căn cứ Tân Cảnh, nơi đặt bộ tư lệnh tiền phương SĐ 22 BB, 40 CS. Bắc thành phố Kontum, khi một cánh quân BV khoảng 2000 người với 20 chiến xa tấn công vào căn cứ này. Ngày sau đó, quân VNCH cũng di tản chiến thuật khỏi các căn cứ Dakto (cách Tân Cảnh 5 cây số), Diên Bình, Phượng Hoàng và Zulu, Phượng Hoàng (phi trường) cách Dakto 500 thước, còn Diên Bình và Zulu thì ở phía Nam Dakto.

Sau khi di tản khỏi các căn cứ trên, các đơn vị quân lực VNCH đã rút về phòng tuyến mới tại căn cứ Bravo, cạnh thị trấn Võ Định, cách Kontum 19 cây số về phía Bắc. Võ Định là nơi đặt bộ tư lệnh tiền phương của Sư Đoàn 2 Nhảy Dù. Song song với tuyến phòng thủ Võ Định, Kontum cũng được tăng viện. Các đơn vị Bộ Binh thuộc SĐ 23 đóng ở Ban Mê Thuột đã lập Bộ Tư Lệnh tiền phương ở Kon-

tum, và một lữ đoàn Biệt Động Quân từ mặt trận giới tuyến được rút về lập phòng tuyến chung quanh thành phố.

Cùng với mặt trận vùng Tam Biên, CSBV cũng cố gắng mở các trận đánh tại vùng duyên hải thuộc tỉnh Bình Định. Lực lượng CSBV đe dọa quần lý Bồng Sơn, tấn công căn cứ Salem và quần lý Phú Mỹ. Đến cuối tuần quân VNCH đã di tản khỏi căn cứ Salem và Bồng Sơn sau nhiều giờ giao tranh ác liệt với cộng sản.

Ngoài các cố gắng nhằm cắt đứt quốc lộ 1 tại Bồng Sơn, quốc lộ 14 giữa Pleiku, Kontum CSBV còn tìm cách khống chế quốc lộ 19 nối liền Pleiku Kontum với miền duyên hải ở Qui Nhơn bằng cách chiếm đèo An Khê. Tuy nhiên đến cuối tuần qua, quân đội Đại Hàn đã khai thông được đèo An Khê sau khi chiếm được ngọn đồi 638 án ngữ con đèo. Ngay sau đó một đoàn quân xe tiếp tế khoảng 100 chiếc đã từ miền duyên hải tiến được tới Pleiku dọc theo Quốc lộ 19 nói trên.



Chiến trường Tđy Nguyễn trả nên sôi động sau khi quân VNCH di tản chiến thuật khỏi một số căn cứ nằm trên phòng tuyến phía Bắc thị trấn Kontum. Phi cơ C-30 của HK không ngớt đáp xuống phi trường Kontum (trên) để chở quân tăng viện với các khẩu pháo 105 ly (dưới)



MỘT VÒNG THẾ GIỚI



Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim.

LIÊN HIỆP QUỐC: giúp Việt Nam ngưng bắn ?

Chiến tranh VN là một trường hợp chiến tranh duy nhất chưa bao giờ được đưa ra trước Liên Hiệp Quốc.

Đó là một nhận xét chưa sót của ông Kurt Waldheim 54 tuổi, tổng thư ký Liên hiệp quốc, một nhà ngoại giao người Áo.

Thứ năm tuần trước ông Waldheim đã nói chuyện với toàn thể nhân viên làm việc tại LHQ và ông cho biết ý định của ông là đưa vấn đề VN ra trước Hội Đồng Bảo An. Trong Hội Đồng Bảo An có mặt Nga Sô, Mỹ, Trung Cộng, là ba quốc gia liên hệ nhiều nhất đến chiến cuộc VN, trong vụ cung cấp vũ khí và yểm trợ cho 2 phe đương chiến.

Tuy vậy, ông Waldheim cũng nói rằng ông sẽ thận trọng và theo đường lối ngoại giao kín đáo, thăm lặng trước đã.

Vì thủ Liên Hiệp Quốc bằng lòng can thiệp vào vụ VN, thì trước hết điều đó phải được Hội Đồng Bảo An quyết định, nghĩa là Nga, Mỹ và Tàu cùng thỏa thuận. Một quyết định của Liên hiệp Quốc sẽ bắt buộc tất cả các quốc gia hội viên phải thi hành. Nhưng Bắc Việt và Nam Việt Nam lại là những quốc gia không có phần trong LHQ, vì

vậy sự can thiệp của tổ chức quốc tế này mới trở thành khó khăn.

Tương phản với ý kiến của ông Kurt Waldheim, là ý kiến của ông Stanislaw Trepezynski, thứ trưởng ngoại giao Ba Lan, đại diện Ba Lan ở Liên Hiệp Quốc. Ông Trepezynski đã bác bỏ ý kiến LHQ can thiệp vào Việt Nam. Ông không nói rõ lý do, nhưng đằng sau những lý do được nói rõ thì ít nhất cũng có những lý do thâm kín để hiểu. Ba Lan là nước Cộng Sản có chấn trong Ủy hội Quốc Tế ở Việt Nam. Vai trò của Ba Lan mới đây đã trở nên quan trọng khi Ấn Độ càng ngày càng thiên vị Bắc Việt đến nỗi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đánh tiếng sẽ trục xuất các nhân viên phái đoàn Ấn vào cuối năm nay. Ba Lan là một nước Đông Âu buôn bán nhiều bậc nhất với Mỹ, và chính phủ Ba Lan đã mời T.Th Nixon ghé thăm nước này trên đường từ Mac Tú Khoa trở về. Vai trò trung gian của Ba Lan trong việc giàn xếp chiến cuộc Việt Nam sẽ thay đổi và quan trọng hơn chăng?

HOA KỲ

Kissinger, người đi lại bí mật

Ông Henry Kissinger, cố vấn ngoại giao của Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ được lịch sử ngoại giao chú ý tới vì các chuyến công du bí mật nỗi tiếng của ông trong một năm nay.

Tháng 7 năm ngoái ông bí mật sang Bắc Kinh, và lần xếp xong cuộc Hoa du của Nixon làm đảo lộn chính trị thế giới. Tháng 9 ông lại bí mật đi Paris gặp gỡ Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, hòn chục lần. Trong dịp đó Kissinger đã ngỏ ý mời Lê Đức Thọ sang đại học Harvard diễn thuyết khi nào thuận tiện; và năm nay, giữa lúc máy bay Mỹ và hỏa tiễn, đạn phòng không Nga đang đụng nhau tóe lửa trên trời Việt Nam thì Kissinger lại bí mật sang Moscow bốn ngày.

Cũng như các chuyến du hành bí mật trước đây, chuyến đi của Kissinger chỉ được tiết lộ khi ông Nixon quyết định, và được tiết lộ phải thế không ạ?

cùng một lúc ở cả hai nơi: Moscow và Washington. Như thường lệ các bản thông cáo chính thức rất đại cương và mơ hồ, làm các anh nhà báo nóng lòng sốt ruột. Ta hãy nghe cuộc vấn đáp giữa các nhà báo và ông cố vấn T.T Mỹ.

VĂN: Tiến sĩ Kissinger ở Nga ông có nói gì về VN không?

ĐÁP: Chúng tôi đã thảo luận là không một bên nào tiết lộ đề tài cuộc hội kiến, nhưng tôi nghĩ là quý vị có thể tự mình đi tới kết luận do lời loan báo có nói là đã thảo luận những vấn đề khó khăn quốc tế quan trọng.

VĂN: Thưa tiến sĩ có phải VN là nguyên nhân chính trong chuyến đi của ông?

ĐÁP: Tôi không thể đi xa hơn vẫn kiện đã loan báo, tuy nhiên toàn bộ vấn đề bang giao Nga Mỹ đã được thảo luận, dĩ nhiên là cũng có đặc biệt chú trọng tới những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới bang giao Nga Mỹ trong lúc này.

VĂN: Thưa, ông đi và về bằng phương tiện gì?

ĐÁP: Tôi đi bằng máy bay quân sự cả lần đi lẫn lần về.

VĂN: Thưa Tiến sĩ Kissinger, phải chăng ông có vấn đề bảo cho Nga Sô biết quyết định mà Tổng Thống đã có cho tương lai?

ĐÁP: Tôi biết điều trả lời sau đây làm cho quý vị không được hài lòng cho lắm, nhưng chúng tôi đã thỏa thuận là bất cứ bên nào cũng không được tiết lộ chi tiết cuộc hội kiến. Sự thực, một mục tiêu của chuyến đi này là trình bày trước giới lãnh đạo Nga Sô về quan điểm của Tổng Thống về những vấn đề quốc tế quan trọng, cũng như cảm nghĩ của Tổng Thống đối với cuộc hội đàm sắp tới tại Mac Tú Khoa.

VĂN: Thưa tiến sĩ Kissinger, vậy thi những đề tài thảo luận đó không nhất thiết liên quan tới cuộc viếng thăm Mac Tú Khoa sắp tới phải thế không ạ?



Cố vấn Henry Kissinger.

ĐÁP: Các đề tài thảo luận liên quan tới tất cả các vấn đề quốc tế, kể cả những vấn đề sẽ được nêu lên trong cuộc thăm viếng sắp tới.

VĂN: Tổng Thống đầu tiên xét tới việc cử ông đi Mac Tú Khoa vào lúc nào và quyết định đó đưa ra vào hồi nào?

ĐÁP: Quyết định về cuộc viếng thăm của tôi được đưa ra vào đầu tuần. Tôi không nhớ rõ ngày nào. Quyết định này dựa trên một cuộc hội kiến kéo dài giữa TT, Ngoại trưởng và tôi, dựa trên những trao đổi TT với Tổng Bí Thư Brezhnev.

VĂN: Ông có giữ liên lạc với TT trong khi ông ở Nga không?

ĐÁP: Có, tôi có liên lạc thường xuyên với Tổng Thống.

CHIẾN TRANH Nixon thật cứng đầu

Khi các sư đoàn Cộng quân đã công khai vượt tuyến tấn công Quảng Trị, bắt cứ ai cũng thắc mắc về phản ứng của Nixon trước biến chuyển lớn lao và khẩn nguy hiểm cho cuộc đời chính trị của ông

Nói theo ngôn ngữ của giới bài báo thì vụ oanh tạc Hải Phòng và Hà Nội của Nixon là một cú bắt cực kỳ gan dạ, khi đối thủ tố xả láng trong một ván bài lớn vào lúc cao bồi đang tàn.

Khi Bắc Việt mở cuộc tấn công vò Nam, rõ rệt họ định đánh một trận «được ăn cả ngã về không». Nếu Nixon để cho Bắc Việt thắng trận này thì sự nghiệp tranh cử năm nay kẽ như tiêu. Vì vậy việc oanh tạc Hà Nội Hải Phòng không phải chỉ có tính cách quân sự là phá hủy nguồn tiếp liệu dầu xăng và súng đạn, mà còn có tính cách chính trị! Đó là một lỗi nói của Nixon: «Tôi dám chơi tới cùng!»

Trước một người cứng đầu như vậy, Nga Sô đã nhượng bộ. Nga không dám hủy bỏ, mà cũng chẳng dám hạ giá cuộc viếng thăm 22-5. Nga lại bằng lòng mời Kissinger sang họp mặt bốn ngày; dù biết rằng họp mặt như vậy là qua mặt đần em, làm Bắc Việt mất thể diện.

Cũng vậy, Bắc Việt biết dụng phải anh cứng đầu, cũng đầu dại. Xuân Thủy không dám đặt điều kiện ngưng oanh tạc rồi mới họp hòa đàm, và Lê Đức Thọ phải sang Balé để chứng tỏ muốn hòa đàm đúng đắn.

Bài diễn văn ngày 26 tháng tư của Nixon lại chứng tỏ ông ta càng cứng đầu, rất cương quyết và tự tin, có vóc dáng của một chính khách lớn chớ không phải là một chính trị gia hạng nhì nữa. Trong bài diễn văn Nixon vẫn tuyên bố rút thêm quân mà vẫn thề trả đũa B.V tới cùng. Bài diễn văn đó, dùng những câu văn gọn giản dị và chắc nịch :

«Chúng ta không có ý định xâm lăng Bắc Việt hay bắt cứ một quốc gia nào. Chúng ta không muốn chiếm đất. Chúng ta không tìm thêm căn cứ quân sự. Chúng ta đã đưa ra những điều kiện về hòa bình rộng rãi nhất — hòa bình trong danh dự cho cả hai bên — trong đó Nam Việt và Bắc Việt tôn trọng như độc lập của nhau.

Nhưng, chúng ta sẽ không dễ bại trận, chúng ta không bao giờ bắt các bạn ta đầu hàng một cuộc xâm lăng của Cộng Sản.»

CHẠY TRỐN VÙNG MÁU LỬA

■ CÂU CHUYỆN CỦA 15 NGÀN DÂN CHẠY LOẠN
TỪ AN LỘC VỀ BÌNH DƯƠNG CHỈ CÒN
KHOẢNG 10 NGÀN.

THÁI PHƯƠNG LÊ

ETS—Một vị sư đã cầm cờ trắng dẫn hơn 10.000 dân chạy loạn, thoát được từ An Lộc (thị xã Bình Long) về tới quận Chơn Thành, và sau đó tới Bình Dương. Đồng thời, via bà tại An Lộc, cũng đã nhập xác một thiếu nữ Trung Hoa, cầm nhang dâu đường cho khoảng 5.000 người di tỵ nạn, rời khỏi được Bình Long ngay trong những ngày lửa đạn mịt mù. Tòa soạn Đài đã cử phái viên lên các trại tiếp cư Bình Dương để phối kiềm hai tin, dẫn trên, và sau đây là bài tường thuật theo PV Lê Phương Chi, sau mấy ngày chạy dồn chạy đáo khắp Saigon — Chợ Lớn — Bình Dương)



Ông Năm Tiên đã sống 20 năm ở An Lộc, ông đã giúp đại đức Th. Ng. H. trong lúc dẫn đoàn dân chạy loạn

ông đã cho binh sĩ bồng bế con trẻ, diu dắt người bị thương, bị binh qua một quãng đường. Và riêng ông, thì nước mắt chảy dài trên gương mặt xám đen khắc khổ khi nhìn lớp sóng người kéo đi. Nắn nิ đồng bào để họ dừng dần thân vào con đường đầy lửa đạn trước mặt, các sĩ quan thực ra cũng chỉ làm một cử chỉ tuyệt vọng cuối cùng. Vì nếu cả đoàn người ở lại nơi quân đội bố trí, thì khầu phần của linh liệu sẽ nuôi họ được bao lâu?

Và khi chiến trận lan tới, làm sao mà bố trí, điều quân với hàng vạn đàn bà trẻ con ngơ ngác ấy? Ông Lâm Son bùi ngùi: « Họ ngăn chúng tôi, chỉ vì thấy chúng tôi đang đâm vào chỗ chết, nhưng.. lâm sao khác được ».

Nhà sư dẫn đường

« Chúng tôi đã rời khỏi Bình Long như thoát ra được từ miền hỏa ngục », Ông Năm Tiên, 59 tuổi, đại diện Ấp Phú Thịnh (tại thị xã Bình Long) xác nhận như trên, khi thuật chuyện đám dân chạy loạn theo đại đức Thích Ng.H. từ chùa Ngọc Long tại thị xã Bình Long. Chúng tôi không tiện công bố tinh danh vị Đại đức này vì ông còn đi qua di lại các vùng bất an nhiều nữa để đưa dân tị nạn,

Một nạn nhân khác, ông Lâm Soi, nhà ở số Cao su Quản Lợi, vừa khóc vừa kề lại hoàn cảnh đau xót của mình: Khi nghe V.C vó tới sân bay Téc-Ních (Technique), tôi cũng tưởng như những lần trước, chỉ có vài tốp đặc công. Không ngờ,



Quang cảnh bên trong một căn nhà tạm trú

vài giờ đồng hồ sau, tại nó pháo kích khắp vùng, và đồng bào thi chạy tán loạn. Vợ chồng tôi lo thu xếp đồ đạc, dồn 5 đứa con từ 8 tới 14 tuổi vô hầm trú ẩn. Thực đau đớn cho tôi, đạn pháo kích lọt vô hầm giết cả dân con tôi trước mắt! Ông Lâm Soi không còn lòng dạ nào mà thu nhận của cải của hơn 20 năm làm ăn cẩn mẫn, chỉ còn kịp dắt vợ chạy theo lớp sóng người về thị xã An Lộc tránh đạn mà thôi. Người nào cũng như xác không hồn, nương nhau chạy tới chùa Ngọc Long để chờ được phép đi khỏi vùng lửa đạn. Đại Đức Thích Ng.H và Sư Huynh B. mỗi ngày đều tới gặp đại diện xã An Lộc để xin dẫn đồng bào chạy loạn về Saigon. Nhưng ông đại diện xã, theo lệnh của tinh trưởng Bình Long, đã không chấp nhận cho dân di tản, vì biết V.C đã chặn đường ở Tân Khai, Bến Cát, là nơi mà đồng bào sẽ phải đi qua.

Nhưng chiến sự ngày một nặng và dân tú tập lại chùa mỗi lúc một đông. Chờ đợi lệnh di tản hàng tuần lễ mà chưa được, cuối cùng Đại Đức Ng.H. đã làm một lá cờ trắng, treo lên dẫn đầu, mang đám dân chạy ra khỏi Bình Long theo quốc lộ 13 hướng về phía Bình Dương. Mỗi khi gặp quân đội VN CH, vị đại đức lại phát phát cái

đến nơi. Vào tối Tân Khai, họ mới biết V.C đã chiếm xã này. Mặc cho các nhà sư và phái đoàn đại diện dân năn nì hết mình, V.C nhất định không cho họ tiếp tục con đường chạy loạn. Một cấp chỉ huy V.C mà đồng bào đặt tên là Ông mang Dêp Râu, kêu gọi đồng bào hãy ở lại Tân Khai, chờ bộ đội Cách Mạng dẹp xong Bình Long, sẽ có xe đón đồng bào trở về thị xã để hoa nhô chánh phủ chia nhán dân ».

Người dân về Tân Khai mỗi lúc một đông, tiếng khóc mất con, lạc chồng mỗi lúc một nhiều. Hầu như không có gia đình nào còn toàn vẹn. V.C giữ đồng bào ở Tân Khai suốt năm ngày, ngày nào cũng hứa mai sẽ cho đi. Trong thời gian đó một bữa dân kêu gào quá, họ gạt cho dân đi đến một xã gần suối Lò ở nơi đã có quân V.C. Tới nơi dân lại bị đuổi trở về Tân Khai.

Ở Tân Khai dân ty nạn nằm la liệt trong chòm cây bụi cỏ, cạnh chuồng heo chuồng gà, miễn sao có bóng mát là chui rúc được rồi. Mỗi gia đình được các « đồng chí » phát cho vài lon gạo mỗi ngày, cùng một muỗng muối. Sau vài ngày đầu, hết gạo, họ phải lúa chua xay. Mạnh ai nấy lo tìm cối mà đập dập vỏ, để lấy gạo nấu cơm. Nước thì phải ra các vũng sinh ở quanh làng, mà mức nấu



Trụ sở của phái đoàn cứu trợ Dược sĩ và SV Dược Khoa cùng chùa Ân Quang trong trại tiếp cư ở Phú Cường (Bình Dương)

Trong lúc đó, tại Quảng Trị, Thừa Thiên...



Một ai cò (cầm quạt) chay từ An Lộ theo đoàn di cư do đại úy Th. Ng. H. dẫn đầu. Bên báo phai vien (deo kính) đang nói chuyện với một ni cô trong đoàn cứu trợ ở SG lên.

an, mùi hôi xông lên thực khó nuốt trôi miếng cơm ! Trong khi đó, nước mưa của dân làng ở Tân Khai còn đầy trong những lùi dày kín, nhưng không ai ; đám dụng tới cả ! Nhiều gia đình có tiền đã bỏ ra mua gạo, muối với giá cắt cổ : 100.000 một muỗng muối, 1000đ hay 5 cùi vàng một lon gạo !

Dân đói lả, bệnh tật, các vị đại diện kêu nài hoài hoài, nên sau 5 ngày, V.C. cho đoàn người tỵ nạn ra đi, mà phải đi vào buổi tối, kéo mây bay Mỹ Nguy bẩn. Trưa hôm đó, tất cả dân ông trong đám dân tỵ nạn bị tập trung, gộp thê kiêm tra cho các đồng chí xét. Những ai từ 16 tới 45 tuổi đều phải «tinh nguyễn» ở lại Tân Khai, theo lời các cán binh Cộng Sản họ sẽ được đưa đi dân công cho mặt trận Kampuchea ! Ngoài ra, V.C. đã bắt trói một ông công chức trong đoàn người tỵ nạn, đưa ông đến trước mặt người lớn kề cả phu nữ. Mỗi khi đồng chí hỏi : «Phải đây không?», thì người bị trói chỉ việc tác bay gật đầu. Mỗi cái gật đầu của vị đại diện từ Huân này lại làm cho một người bị dân di mất tích ! Sau người ta mới hay, những người bị dân di đều là công chức cả.

(Xem tiếp trang 24)

Nồi dân khổ của người dân trong chiến cuộc : trong khi những người dân QT tản cư vào Huế những ngày đầu khi quân BV vượt Bến Hải chun nơi an chổ ở đang hoảng (trên cùng) thì một số khác con ở lại lỉnh kỉnh phải hồi hả lên đường khi CSBV tung đợt tấn công vào thị trấn này sau tuần qua (trên).

Trở lại hòa hội Balé

Hôm nay 26-4-72, Việt Mỹ đã chính thức chấp nhận trở lại hòa đàm Ba le heo sự kêu gọi của phe bên kia. Mặc dù trong khi đó chiến trường VN đang cực kỳ sôi động. Quân Bắc Việt uy hiếp nặng nề vùng Tây nguyên Việt nam. Mỹ đã dùng số máy bay kỷ lục trong chiến cuộc Việt nam để can thiệp vào các trận đánh ở Nam Việt.

Hai bên vào họp, nhưng cả hai bên đều mặc nhiên chấp nhận cứ tiếp tục đánh nhau ở miền Nam và Mỹ vẫn cứ thực hiện những cuộc oanh kích miền bắc, đồng thời phát ngôn viên của phe Cộng dâ cho báo chí biết rằng họ sẽ không tấn công vào Saigon và các đô thị lớn tại miền Nam.

Nghĩa là hai bên đều tự chế không tiêu diệt nhau trong lúc này. Tuy nhiên kinh nghiệm cho biết, không phải Hòa hội mở lại được là chiến tranh sẽ ngưng lại ngay. Chiến thuật vừa đánh vừa đàm là vẫn được hai bên đưa ra ứng dụng. Có khác chênh lần này không thể kéo dài hòa hội ra để chửi bời tuyên truyền nữa, mà cả hai bên phải bắt tay vào việc thảo luận những vấn đề cụ thể.

Vì rằng : trước khi Mỹ Việt chấp nhận ngồi trở lại bàn nghị, thì cố vấn của TT Mỹ ông Kissinger đã kết thúc 4 ngày bí mật gặp Brejnev tại Mạc tu khoa. Kissinger cũng không hề dấu diếm là đã sang Nga vì vấn đề chiến cuộc VN. Khi mà Hoa Kinh, đổi chính thức cho dư luận biết về việc Kissinger từ Nga về, và nhận trở lại Hòa hội Balé, có nghĩa là Nga Mỹ đã tìm được một sự thỏa thuận nào đó về giải pháp cho VN rồi, nếu đây không là toàn bộ thì ít ra là nguyên tắc căn bản.

Vấn đề quan trọng nhất đối với Mỹ hiện nay cũng như riêng đối với Nixon là phải gấp rút tạo được một nền Hòa bình tương đối ở VN, qua một cuộc ngừng bắn. Chẳng những đây là vấn đề quan trọng đối với Mỹ mà cũng còn là vấn đề đối với Tầu nữa. Chu Ân Lai vừa mới chính thức tuyên bố vấn đề chiến tranh Đông dương chưa giải quyết xong thì quyết nghị về Đài loan cũng không thể đạt được.

Tầu Mỹ quyết định hòa bình cho VN Nga thì quyết phái nhất định duy trì chiến tranh lâu dài tại VN để nhà đế giữ chặt BV trong tay Nga nhằm phong tỏa Tầu. Nhưng sau 4 ngày của Kissinger ở Nga, sau các buổi mặt đàm với lãnh tụ cộng sản Nga Brejnev, chắc chắn Nga đã được Mỹ bảo đảm một số quyền lợi nào đó của Nga ở Việt Nam, Đông

dương và Đông nam Á cũng như ở các vùng khác trên thế giới, nên Nga đã chấp nhận trên nguyên tắc là sớm chấm dứt cuộc chiến Việt Nam.

Chính vì vậy mà Hòa hội Balé lại được tái nhóm. Lẽ đương nhiên là về mặt chiến thuật Mỹ không ngay lập tức có thể tận tin vào lời hứa của Nga, và Nga cũng không dại gì để làm áp lực với Bắc Việt về mọi giải pháp nào đó cho Việt Nam mà phần bất lợi thuộc về Bắc Việt. Vì làm như vậy có khác gì Nga đẩy Bắc Việt về phía Tầu.

Thế nên Nga chỉ có thể đáp ứng với Mỹ về một điểm là sẽ không cung cấp dồi dào cho Bắc Việt những khí giới tối tân nữa. Bắc Việt còn bảo nhiêu thì xài hết bấy nhiêu. Điều này nếu Nga không nhận cũng không được, vì Mỹ quyết tấn công Bắc Việt bằng phi pháo, đồng thời đưa hạm đội 7 (tới vịnh Bắc Việt để phong tỏa đường tiếp tế từ bên ngoài vào Bắc Việt. Vậy chẳng thà Nga nhận để được quyền lợi ở Việt Nam, Đông Dương Đông Nam Á và các vùng thế giới khác vẫn hơn.

Khi Kissinger ở Nga vừa về tới Mỹ, Mỹ liền chấp nhận trở lại Hòa hội Balé, điều đó đã cho BV tự thấy rằng sau Tầu tới Nga đã thỏa thuận được điều gì đó trên đầu ho ròi. Thế nhưng họ cũng dành phải chịu đê gõ gác về mặt khác. Theo dữ liệu của BV khi đưa quân vượt tuyến vào Nam mở những trận đánh lớn. Họ cũng biết rằng những trận đánh kia đó không thể kéo dài được, nên họ đã ráo riết kêu gọi và vận động Mỹ Việt trả lại Hòa đàm để sẵn sàng đón nhận những thành quả của Bắc Việt tìm được ở chiến trường, rồi áp đảo hội đàm, bắt Việt-Mỹ phải chấp nhận những điều thiệt trong giải pháp kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Nay tuy BV đã biết Nga Tầu đều đã đi kèm với Mỹ, họ càng cần phải mau mau đạt thành quả chiến trường để làm quà cho Phái đoàn của họ tại hội nghị (tức là có thể việc trả lại Hòa đàm kỳ này của Mỹ-Việt có thể là để chứng kiến cho các trận đánh dữ dội của BV ở Miền Nam hơn nữa. Đồng thời cũng chứng kiến luôn những trận mưa bom xuống BV một cách khủng khiếp hơn.

Phải nói rằng kẻ nào chịu đựng được lâu hơn đối phương của mình trong giai đoạn này kẻ đó có ưu thế trong khi đưa giải pháp kết thúc chiến tranh Việt nam. Nhưng kẻ chịu đựng được lâu hơn thì không sút đầu cũng gãy tay cùi chỏ. Cuối cùng các thế lực quốc tế vẫn là kẻ khỏe nhất và họ sẽ quyết định giúp cả 2 phe người Việt kết thúc chiến cuộc cho người Việt. Họ trở thành ân nhân của người Việt. Xin chân thành cảm tạ.



Lập trường nhóm Diều Hâu về QTTTKQĐ

L.T.S. Tuần báo Diều Hâu đã đắc kích việc Quản trị QTTTKQĐ sớm nhất và mạnh nhất. Tuần báo này do một số sĩ quan thuộc TC.CT.CT chủ trương, vẫn tự coi là «tiếng nói của những người góp máu». Chúng tôi đã phỏng vấn nhóm Diều Hâu và được ông SAO BẮC ĐẦU trả lời trong bài dưới đây, để quý vị đọc giả Đài thấy rõ một lập trường.

Saigon, ngày 24 tháng 4 năm 1972

Kính thưa các bạn,

Được các bạn coi như tờ báo lên tiếng trước nhất và nhiều nhất về quỹ TTTK, chúng tôi rất hân hạnh được trả lời những câu hỏi mà quý báo đã nêu trong lá thư đề ngày 24-4-1972.

CÂU HỎI THỨ NHẤT:— Xin các bạn tóm tắt cuộc tranh đấu trên mặt báo của các bạn về quỹ TTTK.

ĐÁP:— Trước khi được kè vắn tắt lại cùng độc giả của tuần báo Đài về cuộc tranh đấu của chúng tôi trên tờ Diều Hâu chống những kẻ lạm dụng, gian lận tiền linh, chúng tôi xin được xác nhận một điều mà chúng tôi cho là vô cùng quan trọng: trước kia, dẫu những bài báo vạch trần việc làm sai lầm của Hội đồng Quản Trị quỹ TTTK, nhóm chủ trương biên tập DH đã đeo

tận bộ QP xác gấp Trung tướng Nguyễn Văn Vỹ và những người có trách nhiệm về việc điều hành quỹ TTTK. Sự minh xác này nhằm nhấn mạnh đến tâm trạng của chúng tôi lúc bấy giờ: chúng tôi còn tin tưởng ở thân tướng Nguyễn Văn Vỹ, còn cho rằng việc làm bê bối chỉ là hành động của những người thuộc quyền đã qua mặt tướng Vỹ.

Ý định của chúng tôi là trình lên tướng Vỹ những điều mà chúng tôi biết được và xin Ông cho thực hiện những sửa đổi cần thiết. Rất tiếc Trung Tướng Vỹ đã không cho chúng tôi gặp ông. Chúng tôi không gặp được những người cộng tác trực tiếp với ông Vỹ như Đồng lý văn phòng Nguyễn Hữu Lượng chẳng hạn. Nên vật đực đe cử tiếp chúng tôi là Đại tá Bùi quỹ Cảo. Gặp chúng tôi, Đại tá Cảo chỉ có một điều đe nói là ông không có thẩm quyền tuyên bố hay giải quyết gì hết. Nói một cách khác, HDQT của quỹ TTTK đã tiếp xúc chúng tôi không có một cánh cửa nào mở cả.

Thấy rằng muôn bênh vực quyền lợi cho bê bạn đồng đội chúng tôi không còn cách nào khác hơn là công khai hóa vấn đề. Những bài báo đầu tiên bắt đầu được đăng. Tóm lược, những bài báo này đã chỉ trích HDQT quỹ TTTK trên 3 điểm chính.

1.—**ĐẦU TƯ SAI** vì hơn 1 tỷ bạc của linh bị sử dụng vào những nghiệp vụ không phục vụ trực tiếp cho linh. Những công ty do HDQT dùng tiền huy

lập nên, không hơn không kém chỉ là những công ty thương mại thuần túy. Qua 1 đệ tam nhau HDQT quỹ TTTK đã đưa ra quan điểm «phục vụ, không phục vụ linh không cần, miễn sao đồng bạ» của linh làm ra lời cho linh. Ngay khi đăng lá thư của đệ tam nhau này, chúng tôi đã chứng minh rằng lập luận nguy hiểm này cũng không đúng vì dù các công ty của HDQT quỹ TTTK có lời bao nhiêu đi nữa thì cũng lời huu cũng vẫn chỉ hưởng phần tiền lời tiết kiệm của họ là 10 phần trăm. Cũng nhau bài báo này, chúng tôi đã đặt vấn đề, nếu rải ro những công ty này lỗi thì ai chịu, nếu không phải là những người lính, nhưng có đồng không chia lời của các công ty. Sự thật mai mỉa này, đến ngày nay trung tướng Nguyễn Văn Vỹ và HDQT quỹ TTTK cũng vẫn chưa trả lời được.

2.—**ĐIỀM THỨ NHÌ** mà chúng tôi chỉ trích HDQT quỹ TTTK là XỬ DỤNG TIỀN LỢI CỦA CHUNG TÔI SAI: trích dẫn chính những vấn đề của HDQT kê khai việc xử dụng tiền lời, chúng tôi neu lên những phung phí như đem tiền lời của linh trả lương cho các bác sĩ, y tá làm việc trong 1 nhà thương công, dùng tiền linh xây nhà thương, trường học... dựa trên những con số chính xác, chúng tôi chứng minh rằng cùng 1 lúc đội 2 cai mủ 1 cái của Tổng Tướng QP và cái kia là Chủ tịch danh dự Quỹ TTTK, Trung tướng Vỹ đã xài tiền tài của chúng tôi như xài ngân sách Quốc Phong. Chúng tôi cũng đã đề nghị Trung tướng Vỹ thử làm 1 cuộc lục quyền trong quân đội để tìm 8 triệu bạc mỗi năm hưu dài thọ chi phí c. o 1 nhà thương công. Nếu cuộc lục quyền này thành công thì việc Trung Tướng Vỹ dùng tiền tư của chúng tôi cho việc công họa may mắn có thể chấp nhận. Ngược lại, Trung tướng Vỹ nên bồi hoàn cho quân nhân chúng tôi số tiền Ông đã vung tay ném qua cửa sổ.

3.—**ĐIỀM THỨ 3** chúng tôi chỉ trích HDQT quỹ TTTK là họ QUẢN TRỊ TIỀN CỦA CHUNG TÔI SAI, Ai báu họ tên để họ tự tung tự tác muôn tiêu tiễn của chúng tôi cách nào thì tiêu? Họ gian manh lập ra những công ty với số vốn trên dưới mỗi công ty khoảng 200 triệu bạc trong đó tiền của chúng tôi lên đến 98, 99 phần trăm. Bà con, anh em họ bỏ vào đó phần trăm cuối cùng và nắm trọn quyền quản lý công ty.

Trung tướng Vỹ còn lạm dụng lòng tin của chúng tôi, đứng tên hộ chúng tôi mua cổ phần lập những công ty tư. Ngày nay, dựa trên quy chế của những công ty này Trung tướng Vỹ đang cố gắng duy trì những cơ sở làm ăn của Ông và những người thân thuộc Ông dù quỹ TTTK có bị giải tán hay không.

CHỈ CẦN NHÌN VÀO DANH SÁCH những người điều khiển 5 công ty này (có người có mặt trong 5 công ty) là đã thấy ngay sự gian manh của I thiêu số nhằm khai thác xương máu của 1 triệu anh em đồng đội chúng tôi.

Sau khi chỉ trích những sai lầm của HDQT quỹ TTTK, nhóm chủ trương biên tập DH đã đưa ra đề nghị thành lập I Hợp

tác xã Tiểu Thủ của Quận Tân An. Với 4 tỷ bạc vốn, HTX này có khả năng cung cấp hàng tháng cho mỗi quân nhân 4 ngàn bạc hàng giờ rẻ. Mọi người đều biết rằng chỉ cần loại bỏ trung gian, HTX tiêu thụ quân nhân cũng đã có thể làm cho hàng hóa đến tay người lính rẻ hơn khoảng 40 phần trăm. Như vậy với số lượng 4.000 đồng hàng hóa mỗi tháng, người quân nhân đã được mua rẻ hơn gần 2.000!. Va đây là hình thức tăng lương thực sự cho lính chứ không tăng bằng tiền giấy như nhiều chính phủ đã làm.

Chúng tôi cũng trình bày thêm rằng nhu cầu tiêu thụ của 3 triệu người (quân nhân và gia đình) sẽ tạo công ăn việc làm cao hàng trăm ngàn cựu chiến sĩ, cô nhi, quả phụ nếu sau này chúng ta có khả năng tổ chức những HTX sản xuất.

Một người bạn của chúng tôi đã góp ý kiến như sau: «việc làm của các anh giúp được 4 triệu người nhưng lại làm mất quyền của 100 người khác. Rõ ràng 3 triệu người này là trăm người có thể lực nhất nước. Họ sẽ sử dụng thế lực của họ và công việc của các anh không bao giờ có thể thực hiện được cả».

Đến giờ này chúng tôi e rằng anh bạn tôi có lý.

CÂU HỎI THỨ NHÌ: Các bạn trình bày một lần nữa với độc giả báo Đài về ý của bạn đối với quỹ TTTK, với việc sử dụng đồng tiền mà các bạn gọi là tiền máu của linh.

ĐÁP: Ngay cả trên tờ Diều Hâu, chúng tôi thường chỉ đề cập đến những sai lầm của ban... sai lầm quan niệm của HDQT quỹ TTTK. Cái khó của chúng tôi là chúng tôi phải dồn lại đồng tiền của linh, cho linh mà không được khai những việc quá đáng khiến cho người lính mất tin tưởng vào những người ở hậu phương nhất là những người đã từng nắm giữ những chức vụ thật cao trong quân đội.

Người lính sống bằng lòng tin, mất tin tưởng họ dựa vào đâu để chiến đấu giữ nước. Chính vì quan niệm như vậy, nên nhóm DH chúng tôi cố gắng giới hạn đến mức tối đa việc phải khai lén mặt báo những hành vi hèn hạ của những nhân vật điều khiển Quốc Phong.

Tuy nhiên chúng tôi cũng xin những người đang liên hệ đến vụ án này đừng tưởng rằng chúng tôi không biết những việc «ma ăn cỗ» của họ. Bằng cớ khi Tướng Vỹ, bằng giọng thách thức đòi PTT Trần Văn Hương sớm kết thúc vụ án buôc tiền máu, chúng tôi đã phải khui vụ án cap gần 100 triệu bạc của một nhân viên tay em Tướng Vỹ

CÂU HỎI THỨ 3:— Dư luận bên ngoài cho rằng có quyền lợi của 1 vài tướng lãnh trong việc quản trị quỹ TTTK và có thể lực tài phiệt ngoại quốe thúc đẩy chiến dịch tấn công ban quản trị TTTK. Các bạn nghĩ sao về chuyện này.

ĐÁP : Chúng tôi nghĩ rằng đó là tập luân chảy tội ác nhom HĐQT quý TTTK. Họ đã xử dụng 1 tờ nhật báo ở đây rêu rao xa gần chúng tôi là tay sai của Đại sứ Bunker, của tài phiệt Lý Long Thành. Chúng tôi có thể nói thẳng ra rằng, như mọi người lính khác, chúng tôi chỉ biết những cái tên Bunker, Lý Long Thành v.v.. qua những hình ảnh đăng trên báo. Thực tình cho đến giờ này, chúng tôi cũng chưa biết mặt ngang mũi đọc của mấy cha này ra làm sao.

Tướng Lãnh dính dáng trong việc quản trị quý TTTK ? Đến giờ này chúng tôi chỉ thấy có Tướng Vỹ, Cựu Tướng Kim và xa xa hơn nữa Tướng Khuyên. Chúng tôi đã viết những bài báo khá đầy đủ để nói về những nhân vật này.

CÂU HỎI THỨ 4 : Các bạn nghĩ sao về nội dung bức thư của Đại Sứ Bunker gửi Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm ngày 8.11.72 ngỏ ý phản đối việc dùng nhân lực, vật lực của quân đội vào việc kinh doanh như TT Nguyễn Văn Vỹ đã làm với 5 công ty do quý TTTK de ra,

ĐÁP : Cho đến giờ này chúng tôi vẫn chưa được thấy lá thư của ông Thái Thú nước Cờ Hoa nhưng qua nhiều người nói, chúng tôi tin rằng có lá thư đó. Cảm tưởng của chúng tôi : người Mỹ thích chửi mủi vào mọi việc mặc dù họ không biết việc gì cả. Theo quan điểm của chúng tôi thì điều đáng bàn là thái độ của chính phủ ta trước lá thư đó chứ không phải là những giòng chữ nhổ nhảng của ông Tô Định.

Tại sao chúng ta lại phải dẹp quý TTTK chỉ vì ông Bunker không thích cái quý này ? DH đã phát hành một số báo đặc biệt sau quyết định nhằm mắt ngày 23.3.1972 của hội đồng Nội Các, và nội dung số báo này là câu trả lời cho câu hỏi thắc mắc vừa nêu.

CÂU HỎI THỨ 5 : Nếu chúng tôi không làm thi tuần báo Diêu Hâu chỉ mở cuộc tấn công bao quản trị quý TTTK sau khi đại sứ Bunker gửi thư phản đối tới TT Khiêm. Các bạn giải thích sao về trường hợp này ?

ĐÁP : Nếu ông Bunker đòi dẹp quý TTTK thì việc làm của nhóm DH và việc làm của tòa Đại sứ Mỹ là hai thái cực đối nghịch. Như vậy, dù ông ta có gửi thư phản đối trước chúng tôi, chúng tôi vẫn không có một liên hệ nào.

Chúng tôi cũng khẳng định minh bạch là cho đến giờ này, Diêu Hâu không hề có một liên lạc nhỏ nào với Tòa Đại sứ Mỹ trên bất cứ bình diện nào.

CÂU HỎI THỨ 6 : Các bạn nghĩ sao về sự từ chức của TT Vỹ ?

ĐÁP : Chúng tôi không nghĩ gì cả. Chúng tôi chỉ nhận xét thấy rằng sự từ chức này có 2 tính chất : rất muộn và chẳng dặng đừng.

CÂU HỎI THỨ 7 : Các bạn hy vọng gì ở chính phủ đối với quý TTTK ? Theo các bạn, việc quản trị quý TTTK phải như thế nào ? Và theo các bạn

ngồi, tương lai khoản tiền 3 tỷ bạc do gần 1 triệu lính đóng góp từ 4 năm nay sẽ ra sao ?

ĐÁP : Câu hỏi gồm 3 phần. Xin trả lời phần thứ nhất : Chúng tôi mong chính phủ sớm hiểu điều mà chúng tôi đã nói tráng ra trong số báo đặc biệt ngay sau khi HĐ nội các quyết định giải tán quý TTTK. Điều này có thể sớm lược như sau : thiếu tiền viện trợ của Mỹ, chính phủ có thể khốn đốn nhưng thiếu quân đội VN thì không những chính phủ, mà ngay cả đến đất nước này, cũng không còn nữa. Như vậy, trong cách giải quyết bài toán quý TTTK, chính phủ nên tôn trọng ý muốn của 1 triệu quân nhân trước khi tuân lệnh người Mỹ. Trả lời phần thứ nhì của câu hỏi : chúng tôi nghĩ rằng trước nhất việc quản trị quý TTTK phải do 1 HĐQT do chính những người góp vốn bầu lên. HĐQT trước do sự chỉ định của 3 người là TT Vỹ, ông Nguyễn Hữu Lương và ông Huỳnh Văn Đạo. Không những đã khỏi phải bầu bán gì cả mà HĐQT này còn có tính chất «muôn năm» nữa và chính vì vậy mà đã tạo ra môi trường thuận lợi cho mọi bê bối. Trả lời phần thứ 3 của câu hỏi, chúng tôi nghĩ rằng tương lai khoản tiền 3 tỷ bạc của lính sẽ đi đường. Nếu quả thật có áp lực của người Mỹ thì chính phủ này không phải là chính phủ dám đi ngược lại những áp lực đó. Điều chúng tôi vừa trả lời chỉ là nhận định của nhóm DH. Chúng tôi xin được nói rõ thêm về thái độ của nhóm chúng tôi : hiện nay 95 phần trăm nội dung tờ báo được sử dụng để phục vụ cho 100.000 người đang sống trên 3 mặt trận Trị Thiên, Tây Nguyên và Biển Đông. Tình trạng số đông của chiến trường khiến chúng tôi chưa có thể quay trở lại với vấn đề quý TTTK. Tuy nhiên sau khi đã làm tất cả những gì có thể làm cho sinh mệnh của người lính, chúng tôi sẽ trở lại (khi chiến trường lắng dịu) với công việc bảo vệ đồng tiền máu của 1 triệu bè bạn đồng đội chúng tôi.

Thêm một lần nữa, nhóm chủ trương biện tập tuần báo DH chân thành cảm ơn, các bạn đã cho chúng tôi có cơ hội để nói rõ thêm với độc giả Đài về vấn đề quý TTTK, vấn đề mà chúng tôi đã quyết liệt tranh đấu từ nửa năm nay vì quyền lợi của 1 triệu người lính.

Thay mặt nhóm Chủ Trương Biên Tập DH
SAO BẮC ĐẦU

TÌM ĐỌC SÁCH

SÁNG TẠO

- **VÀO THIỀN** tập giao thoại tùy bút của Doãn Quốc Sỹ mới phát hành kỳ hai.
- **ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN VÀ CHIẾN TRANH LẠNH** của g.s Nguyễn Mạnh Quang tốt nghiệp Cao Học về Sử học Đại học Đường Ohio.

THIỆU QUANG

ĐỜI LẨM CẨM

những chuyện rất lẩm cẩm
nhưng có thật 100 phần 100

Một cách yêu vợ

BRUSSELS, Bỉ (Reuter) Một thiếu phụ đã bỏ nhà ra đi vì người chồng hết «sự». Bà và con là một số các cô gái mặc mini Jupe. Vancan đã khai với cảnh sát viên điều tra về những «tành tích» của chàng mõi khi con ghen nò hành chàng như sau : «Có ít nhất 9 lần anh bị các cô gái này đánh lại và một lần phải vào nhà thợ g diều trị trong gần 2 tháng.»

Ghiền

BUDAPEST, Hungary (Reuter) Một người thợ khóa Hungary Lợi tên là Gyula Vancan đã bị bắt về tội mưu toan hiếp dâm «một số» các cô gái mặc mini Jupe. Vancan đã khai với cảnh sát viên điều tra về những «tành tích» của chàng mõi khi con ghen nò hành chàng như sau : «Có ít nhất 9 lần anh bị các cô gái này đánh lại và một lần phải vào nhà thợ g diều trị trong gần 2 tháng.»

Đứng chê điếm

MILAN, Ý Đại Lợi (UPI) Nhật báo Il Giorno đã đăng tải một bản tin kê cho biết là có 14,7 phần trăm các cô gái điếm chuyên nghiệp ở Ý đều có bằng cấp Đại Học và 41 phần trăm đều đã tốt nghiệp bậc trung học.

Tờ báo kết luận : «Như vậy, người ta có thể lấy đó để kết luận rằng chính các cô gái trên, với số kiến thức không phải là thấp kém gì, đã suy nghĩ và tự chọn lấy con đường mãi dám chửi không phải là các sự trắc trở nhất thời của cuộc sống hay vì tình trạng lầm lỡ như người ta thường nói tới.»

Danh ngôn

MILAN, Ý Đại Lợi (Reuter) Một người đàn bà 76 tuổi, ở Milan, mới tài giá... lần thứ tư, đã cho biết về bí quyết chinh phục đàn ông của bà như sau : «Nuôi ăn cho đầy đú, ngủi 21 đuối ngủi 21 hay... ngủi 21»

cho «chàng» một cái ghế quay rồi đặt chàng ngồi trước máy vô tuyến truyền hình, đứng cầm trỏ chàng trong việc giao thiệp với bạn bè, kéo chàng lên giường nằm nghỉ nhưng dừng trào lèn nằm «nghỉ» với chàng, trừ khi chàng đòi hỏi dừng tiêu tiền quá trớn. Làm được như vậy, không những ông xã lúc nào cũng hào lòng mà còn khiến cho tất cả những người đàn ông khác phải ghen tức với ông !

Üng cử viên Tổng Thống Mỹ

SAN FRANCISCO, Hoa Kỳ (AP) Ở bên Mỹ, các tài tử chiếu bóng thường hay đổi nghề đi làm chính kiuba. Điều hình là tài tử đẹp trai Ronald Rergau hiện là Thống đốc tiểu bang California và có thể mai mốt sẽ trở thành...Tổng Thống. Cố đào Shirley Temple hiện cũng đang hành nghề «chính trị» được một nhà báo phỏng vấn là có nghĩ gì và có thích ông Thống đốc đẹp trai kia, nguyên là một đồng nghiệp cũ của cô, trở thành một vị Tổng Thống Hoa Kỳ hay không ? Cố đào Shirley Temple đã trả lời : «Ồ, ông ta là một người đàn ông rất dễ thương và tôi đã làm vợ ông ta 1 lần rồi trong phim ciné !»

Dám ma hay dám cưới ?

BRAZIL Nam Mỹ (Reuter) Ông Jose Lopes, năm nay 40 tuổi, đã chuẩn bị trước một cách rất kỹ lưỡng để dám ma của ông — không biết sẽ xảy ra lúc nào ?! sẽ trở thành một buổi lễ hết sức là...vui nhộn. Ông ta đã com-măng và trả tiền trước để trong đám ma, người ta sẽ tổ chức cho ông 1 buổi ca vũ nhạc, có trình diễn thoát y, có đồ nhậu và có cả đốt pháo bông lấp xò sô...lấy hên ?

HÀNG TUẦN BẠN ĐÃ ĐỌC:

tuần báo ĐỜI

Phát hành mỗi chiều thứ năm

THÌ HÀNG NGÀY BẠN KHÔNG THỂ QUÊN :

nhật báo SONG THẦN



Chạy trốn vùng máu lửa

(tiếp theo)

Vía bà dẩn lối

Rời Bình Long cùng ngày với đoàn người trên, một đoàn người khác chừng 5000 dân đã đi theo một bà lầu mà xác đã được via Bà nhập và để chỉ lối cho dân tỵ nạn.

Một bà cụ 65 tuổi, chủ tiệm thuốc tây rất lợn ở Núi Bảy Saigon lên Bình Long tham gia đình ba người con trai, đã dẫn 5 đứa cháu chạy theo vó. Bà kẽ lại rằng :Bà đó là ngày 15 tháng 4, các thương gia Hoa kiều cầu Bà (Bà chúa xứ An Lộ) để hỏi thăm công việc làm ăn; tình chuyện tè chực cũng lẽ đến thay vào mấy ngày sắp tới, như hàng năm vẫn thường làm. Bà vừa nhập và xác một phụ nữ Tàu, chừng 40 tuổi, hồn hôi thê xác các thiện nam tín nữ phai lập tức rời tinh này nọi đêm hôm đó, và rạng chạy

về phương nam trên 10 cây số thì mới thoát nạn. Tin này lan truyền trong giới Hoa kiều, và các hội viên của hội thờ Bà Chúa. Dân hỏi thăm nhau bấy giờ Dậu (7,8 giờ tối) Bà sẽ dẫn đường cho mà chạy, nên ùn ùn kéo nhau chạy theo. Via Bà nhập và xác người Tàu cầm nhang quơ qua quơ lại trước mặt rồi phảng phắc dẫn lối. Dân đóng tất cả chạy theo sau.

Theo lời bà cụ chủ tiệm thuốc tây ở ngã Bảy, thì đoàn người dài đặc chạy theo via Bà đã được che chở nên không gặp lính VC cũng như lính QG. Dọc đường họ gặp rải rác đầy xác người, mà sau tối Tân Khai mới biết đó là các nạn nhân trong đoàn lị nạn do ông sử dụng cự nẫu ài mền chiếu v.v. dù các xe chở từ Sài Gòn lên.

Chúng tôi hỏi rằng vào tị nạn, họ cho biết họ được săn sóc chu đáo

người, và trẻ nít cũng không hề kóc. Ai cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao chúng lại im thin thít như vậy.

Dần tới Tân Khai, bà liền xác xác. Dù cho nhiều người kêu cầu, bà cũng không dẫn đi nữa, vì bà còn trở lại An Lộ cứu độ cho các thiện nam tín nữ.

Chặng đường cuối

Đoàn người theo Via Bà cũng chịu chung số phận với đoàn người do Đại đức Ng.H dẫn đầu ; họ phải sống lay lắt nát nát ngày ở Tân khai rồi dần ông thi «linh nguyên» ở lại phục vụ V.C(), công chức thi bị dẫn đi mất tích !

Rời Tân Khai từ 11g đêm ngày 20 tháng 4, đoàn người ỷ nay là let kéo nhau về tới địa phận quê Chơn Thành lúc trời sấp sánh.Gặp s 1 đoàn 21 TNCH tại đây, họ được ngồi nghỉ chờ xe công vona nhà binh tới rước. Về tới Chơn Thành mọi người mới tin rằng mình còn sống. Ai có tiền thì thuê xe về Bình Dương, Saigon dần nghèo thì chờ trại tiếp cư thành lập xong, sáu ngày sau cũng được xe QĐ chở về Bình Dương tá túc.

Nhìn qua công việc cứu trợ chung ở trại tiếp cư I.II ở Bình Dương

Chúng tôi có tiếp xúc với các đoàn Phật tử từ Sài Gòn lên, gồm ca hai chùa : Việt Nam Quốc Tự và Án Quang. Các đoàn thè khac như nhóm Sinh viên Y Được khoa ở Sài Gòn, một nhóm Học sinh ở Bình dương. Còn vài đoàn khác mà chúng tôi không tìm gặp được người trưởng đoàn.

Chúng tôi thấy anh chị em Sinh viên Y, Được Khoa làm việc rất hăng say và nhiều thiện chí. Nàng Bình dương như thiêu đốt con người thành thán, thế mà anh chị em này vẫn thi hành phận sự ngoan cường, nào là khiêng người bệnh, phát thuốc, chích ngừa v.v.

Đám thanh niên thiện chí Phật tử Án Quang cũng tận tụy, lo cắt tóc cho những người đàn ông và trẻ con tóc quá dài, phai quần áo dụng cự nẫu ài mền chiếu v.v. dù các xe chở từ Sài Gòn lên.

Chúng tôi hỏi rằng vào tị nạn, họ

đều uống đầy đủ, tuy nhiên, các dụng cụ nấu ăn như xoong, nồi, đĩa nhôm v.v... thì hơi nhiều, mà tiền bạc thì rất thiếu, có nhiều người muốn có tiền xe để về quê báo tin cho bà con biết, để tìm chỗ trú ẩn, rồi sẽ lên dẫn gia đình về.

Chẳng hạn như ông Lâm Soi, cưng không bết là sao có tiền để đi. Có một bà cụ chừng 60 tuổi, gặp ai cũng kẽ kẽ là lạc mất con dâu và cháu nội, mất hơn 2 lượng vàng, công trình của bà chắt mót dành dụm mười mấy năm nay.



Câu chuyện của bé Oanh

● LIÊU QUỐC

Đây là một câu chuyện có thật, một tuầm cảnh động lòng đã tạo ra những đứa trẻ sớm trưởng thành trong cuộc chiến miền Nam. Một cô bé 10 tuổi đã phải đơn độc về đưa em trai trên 10 tháng của mình trốn khỏi vòng lưới đạn tìm chốn bình yên.

Bé Oanh mười tuổi đang sống bình yên với gia đình gồm cha mẹ và ba đứa em nhỏ tại đồn điền Quản Lộ một nơi cách An Lộ mấy cây số về phía Bắc.

Hai đứa em kề của Oanh là trai, một đứa tam tuổi và một đứa sáu tuổi, riêng cậu út mới mười tháng thì còn bé trên tay và bú sữa mẹ. Nếu không có chiến tranh cuôc đời của em cũng sẽ đẹp như bao nhiêu đứa trẻ đồng lứa khác.

Bầu tháng tư những anh chàng du kích tiền sát của Việt Cộng bắt đầu lờn vờn chung quanh. Đồn điền Quản Lộ nằm ở ngoài An Lộ nên bị đe dọa trước. Những trận pháo kích thảm do, rồi những cuộc chạm súng nhỏ khiến công nhân đồn điền Kinh lấn Thượng được đến mè đến cha và hai em trai nhỏ ở nhà người cậu họ bày giờ ra sao ? Chỉ còn biết chạy, chạy bừa theo đoàn người qua bao nhiêu khu rừng cao su, rừng

cỏ gai... Cuối cùng khi màn đêm rơi xuống, đoàn người dừng chân nơi vùng hoang vu, chung quanh chỉ có cỏ cây và bầu trời đầy sao. Những người lớn hơn bé Oanh giành giựt nhau từng mảnh đất cao để tìm chỗ nghỉ chân, chỉ có Oanh nhỏ bé yếu đuối với đôi chân mệt mỏi, đôi tay rá rời vì phải bế em suốt mấy tiếng đồng hồ liền quy người xuống một bãi cỏ thấp để nghỉ mệt, nó quên cả đói khát của chính nó, nhưng nó không quên được đứa em mươi tháng khát sữa đã ngủ quên. Cởi chiếc áo lạnh đang mặc của mình ra đắp cho đứa trẻ, xong lè lết tới những chỗ người lớn xin tí nước cháo thưa cho em dùng, người ta đã không phu lòng bé Oanh, và tối hôm ấy đứa em mươi tháng của nó cũng đánh được giấc ngọt lành no đủ,

Buổi sáng trời lờ mờ trong sương lạnh, đoàn người lanh c借用 tiếp tục tìm về vùng đất sống. Bé Oanh hối hả với đôi chân chém bước nhanh theo cho kịp. Người lớn họ đi mau quá, không rảo chân mau sẽ bị bỏ rơi trong rừng ngay. Tiếng em khóc, tiếng rầm rì của cây cỏ, đi sau đoàn người, bé lại sợ ma nhất, nó khóc, nó nhớ mẹ nó, nhớ cha nó... Nhớ cả hai thằng em trú ngụ nhà cậu họ... Nhưng nó cũng không dám dừng chân lại sợ bị đoàn người di xa bỏ rơi lại.

Buổi trưa dừng chân ở một xóm nghèo của người Thượng, những người có chút dinh dưỡng họ tìm được chỗ ngồi nghỉ thoải mái, còn Oanh, chỉ có mấy trăm bạc mẹ cho đâu dám xài phí ? Con bé lại trả tài khát thực. Đôi khi đói quá, Oanh đào lấy những củ trong rừng ăn đại. Không cần biết hay là không biết lành hay độc ? Cứ như thế mà con bé cũng sống qua được suốt năm đêm liền chạy loạn.

Có một lần khi qua khỏi khu rừng một chút, gần đến mặt quốc lộ số 13. Thị đoàn người lại kẹt ngay giữa làn đạn giao tranh của hai phe. Oanh đã tưởng mình chết đi khi quả đạn rơi vào cái mình không đầy năm thước. Tiếng súng nổ bèn tai, máy bay ầm ầm trên đầu. Mấy bà

Xem tiếp trang 55

Phù thủy

Khi đọc những tài liệu về vụ giải tán QUÝ TƯƠNG TRỌ VÀ TIẾT KIỆM QUÂN ĐỘI, người ta nhận thấy một điều là những người Việt Nam bao giờ nhau trong suốt mấy tháng về sau đó, không ai muốn giải tán QUÝ TIẾT KIỆM. Tờ báo chống đối mạnh nhất là tờ Điều Hậu. Khi ấy QUÝ TIẾT KIỆM bị giải tán đã khóc thương, mà đáng khóc thật,

Bản thông cáo ngày 7 tháng 3 năm 1972 của phó T.T Trần Văn Hương viết :

Đã làm sáng tỏ trước dư luận như là đối với anh em Quân nhân, các cấp PHÓ TỔNG THỐNG thấy cần minh xác :

Thứ nhất

Quyết định trên không hề nhằm mục đích đi đến việc giải tán «HỘI QUÝ TƯƠNG TRỌ VÀ TIẾT KIỆM QUÂN NHÂN» cùng các hoạt động thiết thực và hữu ích của Hội này, vì đây là một sáng kiến rất tốt đẹp, một chương trình rất hữu ích cho đời sống của Bình Sĩ và Gia đình Bình Sĩ, trong hiện tại cũng như về tương lai, xét trên căn bản và tiêu chuẩn KHỎI THỦY của việc làm.

Thứ hai

Trái lại quyết định trên có mục đích chính yếu, là tìm giải quyết ổn thỏa nội vụ, cùng tìm một căn bản pháp lý vững chắc cho «HỘI QUÝ TƯƠNG TRỌ VÀ TIẾT KIỆM QUÂN NHÂN» cũng như cho việc điều hành công của tổ chức này, để chương trình có thể tiếp tục và phát triển mạnh mẽ nhằm vào 3 trọng tâm sau đây :

1.—Tạo lợi ích thiết thực và trực tiếp cho những người đã đóng góp chẳng những trong tương lai, mà nhất là về hiện tại.

2.—Đặt nặng vào chương trình phát triển ưu sinh cho chính thành phần đối tượng, một cách thực tế và cụ thể.

3.—Quy tắc hóa, hợp lý hóa và hưu hiệu hóa mọi tổ chức và mọi việc làm, trong vấn đề sử dụng ngân khoản của Hội để tránh mọi chi trích và ngang lừa mọi sự thiệt hại cho những người chiến sĩ đã đóng góp.

Sinh tử phù

ÔNG ĐẠO CẤY

Thứ ba

Quyết định trên còn có mục đích duyệt xét lại toàn diện phản hành kế toán của Hội, về tổng số thâu và xuất trong hơn 4 năm qua, mà Hội Đồng Quản Trị chưa có dịp công bố rành mạch cho toàn thể Quân nhân, sở hữu chủ của ngân khoản.

Saigon, ngày 7 tháng 3 năm 1972
Phó Tổng Thống VNCH
TRẦN VĂN HƯƠNG

Phần thứ hai của bản minh xác trên đây lấy cảm hứng rõ ràng từ các đề nghị của báo Điều Hậu về việc sử dụng và điều hành QTK.

Phần thứ nhất của bản minh xác thì nói minh bạch rằng QTK giữ Quỹ tiết kiệm.

Đó là một trái hỏa mù, tung ra trước mặt ba nhà báo, không phải là thiếu dụng ý.

Vậy mà cuối cùng Hội Đồng Nội các lại giải tán QTK.

Thủ tướng chính phủ thì cũng chính là tổng trưởng nội vụ đã ký duyệt ý điều 13 của bản điều lệ cho phép QUÝ TIẾT KIỆM KINH DOANH vào cuối năm 1969. Bây giờ đến năm 72 chính phủ lại nêu nguyên tắc quân đội không kinh doanh, không phải để giải tán các công ty kinh doanh của QTK mà giải tán luôn QTK.

Vậy có bàn tay phù thủy nào hoạt động ở hậu trường để di tới quyết định giải tán?

Đó là một thứ «tài liệu mật» rõ như ban ngày, ai cũng thấy! Cứ

coi những ai hưởng lợi nhiều nhất khi giải tán QTK thi biết!

Không phải quân đội làm chủ Quỹ.

Không phải báo chí đả kích Quỹ.

Cũng không phải chính phủ.

Tóm lại, không phải người Việt Nam!

Hỏa mù

Sau khi QTK bị giải tán, một trận hỏa mù được tung lên.

Chính tai tôi được nghe một nhân vật ngoại giao Mỹ nói (bằng tiếng Việt) rằng: «Chắc ông Phó Tổng Thống và Ông Thủ tướng không đồng ý với nhau về vụ này: Một ông muốn giải tán, một ông muốn giữ Quỹ tiết kiệm».

Đó là một trái hỏa mù, tung ra trước mặt ba nhà báo, không phải là thiếu dụng ý.

Thêm một trái hỏa mù khác: Một tin đồn báo nói rằng vụ QTK nổ bùng vì ông tướng Trung với ông tướng Võ Bất Hỏa! Nếu ai không biết rằng ông Tướng Trung chính là Ủy viên Xã Hội, chia sẻ quyền quản trị trong H.D.Q.T của Quốc, và QTK đã sử dụng gần 183 triệu vào công tác tương trợ và cung ứng xã hội cho quân nhân, thì để bị trái hỏa mù này làm rối loạn.

Trái hỏa mù thứ ba, không tên nói nhưng cũng phải nói, là sự xung đột ngầm ngầm giữa Bộ Quốc Phòng với bộ Tổng Tham mưu, tuy đúng hơn là giữa 2 ông tướng

đồng đầu. Hai bà tướng cũng được lôi kéo vở. Lúc này quân đội đang đánh nhau với địch mà nói về những trái hỏa mù đó thì độc địa quá, xin xếp vô hồ sơ kin.

Sau trái hỏa mù trống xung đột voi tướng tại thêm trái hỏa mù là xung đột với tá. Người ta bảo mỗi số sĩ quan cấp tá này thấy mấy ông tá kia hưởng một số quyền lợi «phô săn» khi tham gia vào H.D. Quân Trí quí T.K, nên muốn nhảy vô thế chân,

Trái hỏa mù sau cùng là vấn đề kỳ thị Nam-Bắc cũng được tung ra. Dù người ta biết hai ông Trần Văn Hương và Nguyễn Văn Vỹ vốn đã cộng tác thân thiện với nhau, nhưng việc kỳ thị được gán ghép cho các thuộc cấp!

Tất cả những trái hỏa mù đó tạo, một lão khói hư hư thực thực rất kích động cái bầu không khí nhạy cảm và đầy ngờ vực của dư luận xứ này.

Tiếc thay, ở xứ ta, khi nói đến tên, khi nói đến tranh chấp quyền hành, khi nói đến các địa phương v.v., thì người ta toàn nghĩ xấu! Lý do là nhiều khi nó xấu thật mất rồi!

Trận giặc khác

Sau vụ QTK làm sôi nổi vấn đề tiết kiệm và đầu tư ở xứ ta và lựa đúng lúc ba mặt trận ở ba quân khu đang nổ lớn, thì trận giặc Ngàn nang bùng nổ ở Saigon.

Trận giặc này được mô tả theo phương pháp phân tích của nhà báo Saigon, thì có thể chia làm hai khối: Khối thân Tây và khối thân Mỹ! Tòa soạn Đời cũng đang sửa soạn một số báo đặc biệt về vấn đề ngàn hàng này!

Chiến tranh đang bùng mạnh thi ng thử trưởng ngoại giao Pháp đã ngửi thấy mùi sáp kết thúc.

Trong khi đó tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Saigon phô biến vào ngày 10 tháng 4 một bản tóm lược chính sách ngoại giao của Mỹ trong đó nói tới «Đầu tư ngoại quốc rất quan trọng cho sự phát triển VNCH».

Sau khi chứng minh qua lời thứ trưởng tại chính Mỹ Paul A. Volcker rằng đầu tư ngoại quốc ở

nhà nước Mỹ cũng rất quan trọng (45 tỷ cho tới năm 70) bản tin ngoại giao trên đã trích lời ông Charles A. Cooper, Sứ thần cố vấn kinh tế của Tòa B.S. Hoa Kỳ ở Saigon.

Đây là lời ông Cooper:

Ông nói: «Công cuộc đầu tư ngoại quốc trực tiếp sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong tiến trình phát triển VNCH và tình trạng mắc nợ tương đối của VN hiện tại là một ưu điểm phải được sử dụng để đóng góp vào công cuộc phát triển Việt Nam».

Ông Cooper nhận xét: «Người ta đang đòi hỏi VN khá nhiều trên con đường phát triển kinh tế. Tôi không thấy có thể kỳ vọng một quốc gia đang mổ mang nào vừa phải yểm trợ một cuộc chiến quan trọng, vừa phải già tăng tỷ lệ phát triển, lại vừa phải giảm bớt sự lệ thuộc vào ngoại vien. Tuy nhiên, tôi cũng không hề bị quan về những đáp ứng của VN đối với cuộc thử thách và tiền khoáng hậu này. VN đang đúng lúc để phát triển. Cam kết cần bản của chính phủ về công cuộc phát triển đã thực hiện. Các chính sách kinh tế của họ tốt đẹp và trong tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn..»

«Tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ liên tục của viện trợ HK, VN sẽ thực hiện được những tiến bộ quan trọng, hiển nhiên và đáng kể»

VNCH đã đạt được một «thành quả kinh tế vững chắc» trong năm 1971 và đang chờ đợi một bối cảnh kinh tế tương đối ổn định trong năm 72, trong khi đang cùng có những cải cách kinh tế và đang hoạt động để thu hút tư bản trong nước cũng như từ nước ngoài, để xây dựng một kinh tế tân tiến khả dĩ đáp ứng được các nhu cầu của nhân dân Việt Nam.

Cũng trong bản tóm lược ngoại giao đó, một câu rõ ràng được đưa ra. Đó là tin nói rằng cơ quan USAID & Mỹ đang xin Quốc Hội Mỹ chấp thuận viện trợ 385 triệu Mỹ kim cho chính phủ VNCH vào năm 1973, tức là gia tăng 30 triệu so với năm 1972.

Trong số 385 triệu đó, có 50 triệu để cho Lãnh Vực Tư vay! Ai

có tài sản để bao chứng thì được vay! Ai?

Trong lửa đạn

Trong lúc này chiến trường không phải chỉ là mối lo lắng hàng ngày của chúng ta, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự an ninh, đến việc sinh nhai, đến tương lai của chúng ta, mà còn là mối đau đớn cắn rứt trong đáy lòng mỗi người, khi hàng ngày cứ nghe tin về trận tử thủ tọa tối trận di tản kia, nhất là các đồng bào nạn nhân chiến cuộc kèn giữa vùng súng đạn. Trong lúc chúng tôi viết bài này thì đặc phái viên Ngy Thanh của Song Thần ở Huế điện thoại vào cho biết các đồng bào Quảng Trị chạy loạn vào Huế, khi tới Mỹ chánh gặp quân Lai bèn đang giao chiến, bị bắt lại cả chục ngàn người.

Gần Sài Gòn nhất có lẽ là các đồng bào nạn nhân ở Bình Long. Vì vậy trong tuần qua tòa soạn Đời đã chờ nhà văn Lê Phương Chi lên tận Bình Dương để ghi lại cuộc chạy trốn thoát vang lửa đạn của đồng bào Bình Long.

Khi bạn Lê Phương Chi mang bài về tới tòa soạn thì ai cũng đồng ý là phải bỏ một bài «Tài liệu Mật» về QTK để đăng bài ký sự về cuộc thoát hiểm này.

Vì vậy số báo Đời này về tài liệu mật mà lại thiếu mất một bài hay nhất quan trọng, Tòa soạn rất tiếc. Mọi người cũng rất tiếc nữa là bạn Lê Phương Chi, vì loạt bài phòng vấn các thi sĩ quanh giải thưởng thi ca của Tổng Thống 1971 đã phải bỏ nửa chặng. Kể ra trong lúc này mà còn tiếp tục nói chuyện một giải thi ca từ cuối năm 71, với những bài đồng ngôn nhau và xung đột giữa các nhà văn nhà thơ, thì cũng chẳng hợp thời hót nào. Vì vậy nhà văn Chu Tử khuyên tòa soạn đừng loạt bài này. Bạn Lê Phương Chi rất buồn vì đã cắt công việc phòng vấn, lại hứa hẹn nhiều bạn văn đón đọc. Có lẽ loạt phòng vấn trên sẽ được Lê Phương Chi đăng lại trên tạp chí Bách Khoa.

HỒ CHÍ MINH
VỚI
KẾ HOẠCH NAVARRE

Ngày
chiến tranh
Việt Pháp
bung nở

Theo tài liệu mật của Sở Liêm Phóng Đông Dương (Pháp) và Tổng cục chánh trị V.M.

LTS : Đây chỉ là một tài liệu lịch sử, cần được đặt trong bối cảnh lịch sử. Trong bối cảnh lịch sử 1945—46, Việt Minh đã cướp được chính quyền và việc lãnh đạo chống Pháp. Ai cũng biết sau này V.M đã phản lại mục tiêu kháng chiến dành độc lập của toàn dân để mưu đồ thực hiện mục tiêu riêng của họ là Cộng Sản Hỏa, đặt chế độ độc tài đảng trị trên nước VN.

PHẦN I

Cơn sốt hận thù kỳ thị này của VM đã làm cho Valluy nỗi xung lập tức cho quân Pháp tấn công tiêu diệt bằng mọi giá các toán Tự vệ các khu phố nội thành với tiêu lệnh triết đế «bắn bỏ tất cả dân cống Việt xuất hiện trước mắt» không hỏi han xét xử.

Tiêu lệnh đã man này được các đơn vị hành quân Pháp triết đế thi hành suốt ngày và đêm ngày 20-12, mãi đến sáng 21, mới chính thức được bắc bỏ nhưng nó đã làm chết oan ương cả ngàn lưỡng dân và tội chưa kịp «chạy loạn», tàn cư, còn kẹt lại trong các khu phố phía Bắc và các khu kế cận quanh Thành Cửa Bắc.

Tất cả cũng chỉ vì thói hiếu thắng quá chủ quan khinh địch của viên tàn Tư lệnh J. E. Valluy.



đối phương so với ta có khác nào một gã lùn chim chích cắm dao nhô địch với anh không lồ, mặc giáp có kiếm lòn trong tay.

Có thể nào VM dám gan enough minh chống lại chúng ta trong một cuộc do sức tranh phong chèo lech; nếu không phải họ muốn tìm vào cửa tử?

Có thể cần cứ vào báo cáo thường xuyên do tôi tăng ngày dịch thân theo rọi thì thật quá rõ: VM không đủ khả năng, thực lực dám đương đầu với ta trong một cuộc tấn công trực diện.

Đó cũng chính là lý do đã khiến tôi tố sự hoài nghi về giá trị chính xác nguồn tin của Petit trong cấp, theo đó, 20 giờ tối nay, VM sẽ đồng khởi tấn công chúng ta.

Nói đều cá: bệnh chủ quan, khinh địch tại hại của Valluy thì chẳng phải vô cớ mà có. Sứ đi Tướng này ngờ vực nguồn tin của gã Tự vệ lại đến vi các điệp viên chỉ điểm của Pháp đã bị VM quyết tận dụng đủ các tiền xảo, mánh khóe phòng giao báo mật để đánh lừa che mắt.

Bon điệp viên, chó săn của Pháp vì thế gần như bị bị mất bung tai, không thể thấy những cuộc vận chuyển, diều động bộ đội, vũ khí, quân nhu VM từ nơi này đến nơi khác thường thực hiện về đêm — từ 12 giờ đến sáng — trên những lộ trình đường lối thật bất ngờ được nghiên cứu thực tiễn hoặc bằng qua những khu vực thành phố và ngoại ô đã được phong tỏa, cô lập hóa nghiêm ngặt bằng biện pháp thiết quân luật hoặc giới nghiêm. Các đoàn Tự vệ, Cảnh sát, Công An, Cảnh vệ và Vệ quốc được tăng cường tối đa đầy mạnh kiềm soát, tuần tra, canh phòng thật gắt gao, chặt chẽ, đặt nhiều biển «Cấm địa» tại những đầu đường tiền đến gần các lộ trình diều động nói trên.

Cho nên, dù đứng xa, bọn điệp báo chỉ điểm Pháp cũng không thể trông thấy gì khác là. Trước các biện pháp VM bao vây phong tỏa rao riết như vậy bọn điệp viên, ma trành, chó săn Phòng Nhì, Phản gián Pháp dàn chui nược khoanh tay, không sao «danh hơi» phảng đó, bám sát, theo dõi các cuộc diều động lực lượng của đối phương đang bao cáo iền cắp trên.

Đối tin, tung bí, không lẽ làm «lập bô» tờ trình báo cáo tráng vòi, hàng chục «chan mor đoi»: Không có gì trinh báo (Rien à signaler), tại giàn điệp, chó săn chỉ còn nương tim cách thông đồng với nhau để cung cấp(ja) ra những nguồn tin tương tự giống nhau (chỉ hơi khác nhau về ít nhiều chi tiết) cho Tây nô tin, rồi làm báo cáo lão ẩn tiền và thường có khuyễn hướng giảm thiểu tầm quan trọng của lực lượng VM trước mắt giới chức quyền quân sự Pháp.

Đó là nguyên nhân tại sao Tướng Valluy chán rời chán rao vừa mới tới Nội-Thành Cửa Bắc đã bị thó tò vì chủ quan, khinh địch nguyên là sai bệnh săn cá trong chắt người hiểu chiến nhữ J. E. Valluy.

Đáng lẽ ngay sau khi nhận được tin của Petit, Valluy phải lập tức cho huy động nhiều đơn vị đi trấn đóng khu phố Tây tờ chức tuần phòng, chặt

chẽ các khu có Pháp kiều, Âu kiều &, phân binh trấn giữ các địa điểm xung yếu nội thành, cù lấp khu phố dân Nam v.v...

Nếu các biện pháp trên đây được Valluy cho áp dụng thi hành triệt để và tích cực thi đã chẳng có trên 300 vữa đàn bà trẻ nít và hơn 100 đàn ông da trắng bị chết vô cùng thảm thương dưới lưỡi mả tâu, da gầm, lưỡi lè và súng đạn của Tự vệ trong đêm 19 rạng 20-12-1946 tại Hà Nội.

Nhưng, sự thực, cũng chỉ vì quá chủ quan khinh địch, bộ Tư lệnh Pháp, từ hồi con Morlière đã coi số 12 tiểu đoàn — khoảng 1 sư đoàn — là đủ để trấn áp dễ dàng VM trong thành Hà Nội. Nếu trường hợp có xung đột không thể tránh, họ yên trí là có thể điều động thêm quân số từ Miền Nam ra cũng chẳng muộn chi.

Chính vì thiếu quân số ứng dụng cần thiết, không đủ để phân tán dàn trải bố trí phòng ngự khắp thành ph. Hà Nội, nên khi nắm được tin mật kín tổng tấn công của VM, Valluy bắt đầu dĩ — do áp lực của toàn ban tham mưu biệt bộ đồng thanh ra sức thuyết phục suốt 20 phút đồng hồ — mời chịu hạ lệnh diều quân phản phói tăng cường cũng cố tại một số những cứ điểm xung yếu trong thành phố như ; tăng phai hai Trung đội đến giữa 2 cơ sở then chốt là : Nhà máy cung cấp điện lực Yên Phụ ở đầu đường Đỗ hữu Vị và kề bên là Nhà máy nước Bờ sông (2 công ty Pháp khai thác điện và nước duy nhất của Hà nội từ 1896) rồi hai trung đội xuống trấn phòng khu nhà thương Đầu Thủy ; hai trung đội Bạc Phi (Angieri và Maroc) lẩn mẩn trấn giữ Khu Nhà Hat Tây và vòi hoa Chi Lăng. Trung đội Angieri bố trí khu Nhà Hat Tây với bảo tàng viện Louis Finot, Tòa đốc Lý Pháp nằm trong trụ sở Nha Thương Chánh Đông Dương cũ bên Nhà Hat Tây và Sở Thuế quan kế cận. Còn trung đội lính Maroc trấn tỏa ra khu vườn Chi Lăng, đặc biệt là Kho Bạc, sở Bưu Điện, Đông Dương Ngân Hàng.

Vốn vẹn chỉ có 6 Trung Đội tăng cường tức khoảng hai đại đội quèo để trấn đóng trong thành Hà nội, còn bao nhiêu thi trấn giữ trong nội thành cửa Bắc và các điểm tựa chu vi.

Các cuộc chuyển quân, diều động trên đây được khởi sự xúc tiến từ 17g30 và phải mất 2 giờ mới hoàn tất, xong xuôi và chừng nửa giờ sau quả nhiên ai nấy trong thành phố đều giật nảy mình vì tiếng đại bác hiệu lệnh tấn công nổ vang và tiếp theo các loại súng lớn nhỏ đủ cỡ thi nhau nổ rền như pháo Tết giao thừa.

Sau vụ VM tấn công Pháp tối 19-12-46 đến lúc Pháp tái lập được trật tự an ninh tại Hà nội vào đầu tháng 2-47, giáp Tết Đinh Hợi thi Trung tướng Alessandri được cử ra Bắc, thay thế tướng Valluy.

Viên Trung Tướng tàn tư lệnh gốc đảo Corse (Nam Pháp Quốc) này bèn đổi danh xưng bộ tư lệnh Viễn Chinh cũ của Valluy là Bộ

Tư lệnh khu Hành quân Bắc Việt (Commandement de la zone Opérationnelle du Tonkin — tức ZOT). Nghiên cứu từ đầu đến cuối diễn trình cuộc tấn công của VM, tướng này tỏ ý tiếc nếu bữa 19-12-46 Trung Tướng tiền nhiệm Valluy có thèn 1 Trung đoàn rưỡi hoặc 2 để phản tán trấn giữ... bảo vệ khu trung tâm thành phố — tức khu phố Tây có các dinh thự, công sở hành chính cũ của Pháp và những tư gia người da trắng tập trung ở tại đây — cùng lúc bố trí các ôtô chiến rải rác tại các địa điểm then chốt đến các trục đường phố quanh khu vi khu vực người Nam và Tàu, kiềm soát lưu thông, khám xét giấy tờ, ghiền ngắt, chặn bắt các kẻ khai nghi đồng thời tung diệp viên, mật thám vào hoạt động bén trong khu vực thị trấn chán chỉ 2 hay tối đa 3 tuần là quân Pháp có thể tái lập xong trật tự tại thủ phủ Bắc Hà, khỏi phải mất đến 6-7 tuần, gần 2 tháng mới giải quyết xong và còn đỡ tổn bao xương máu.

Thực vậy, nếu chiều 19-12-46, Valluy có dưới tay một lực lượng trừ bị đủ và cần — không quá 2 Trung đoàn — để bao vây, có lập hóa khu phò ta và Hoa kiều nơi trên gồm các phố Hàng Bông, Hàng Trống, Hàng gai, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Phố Phúc Kiến, Hàng Đường, Hàng Mã, Hàng Chiếu, Khu Chợ Đồng Xuân.. thì Đoàn Viễn Chinh Pháp đã có thể dễ dàng đánh đuổi các toán Tự vệ và Trung đoàn Thủ Đô rút mau khỏi Hà nội sớm hơn qua 2 ngả Hà Đông lên Sơn Tây rồi Phú Thọ và ngã Bến Chèm sang Kim Anh lên Thái Nguyên.

Chính cũng theo ngả Bến Chèm (Thuy Phương) này mà sau vụ quân Nhật đảo chinh Pháp tối 9-3-45 — đúng 2 năm trước cũng tại Nội thành Cửa Bắc này — tướng Alessandri đã cùng 2 thuộc hạ (1 Đại úy và 1 Thiếu úy cũng gốc đảo Corse, quê hương



CHIA VUI

Được tin cháu :

QUỲNH HƯƠNG

nhà Anh chị Tô kiều Ngân đẹp duyên cùng

NGUYỄN TÔN NHAN

thành kính chia vui cùng Anh chị Tô kiều Ngân và cầu chúc Tôn Nhơn — Quỳnh Hương trăm năm hạnh phúc.

CUNG TÍCH BIỂN
và HOÀNG THỊ KIM



Nă phá Luân đại đế) rốn thoát khỏi nội thành Cửa Bắc. Bộ ba này — dưới sự dẫn dắt của một người Việt — đi men theo bờ nước Sông Hồng lên tới Chèm Vẽ băng qua bến Mạch Lũng rồi thẳng đường lên Thái Nguyên, được dẫn đến gặp ông Hồ Ỷ Định Cả, Ông già 54 tuổi này sai người hướng dẫn 3 quân nhân Pháp vượt qua biên giới — giữa khoảng 2 đồn : Thái Khê và Đồng Khê do quân Nhật chiếm đóng — và đặt chân lên địa phận Quảng Tây rồi đi Trùng Khánh.

Đầu đuôi vụ này như sau :

Thấy quân Nhật đánh thành quá gắt, rồi gần sáng 9-3-1945, hôm đó, tướng Alessandri bên lối khẩn cung bộ tham mưu trong Tổng Hành dinh. Và sau rốt, tướng này quyết định trao quyền chỉ huy cuộc phòng ngự Nội Thành cho đại tá pháo binh Nguyễn Văn Xuân (lúc đó, chưa thăng thiếu tướng và đến 1949 được Bảo Đại mời ra cầm đầu Chính phủ một thời gian) để tính kế thoát thân vì tướng này không chịu để Nhật làm nhục như hồi ở Thượng Hải, khi quân Nhật hạ thành phố quốc tế này thì tướng này cai trị lô giới Pháp liền bị bắt giam và bị nhục trong ba ngày. Ngày giờ, Alessandri sợ sẽ bị hại nên quân Nhật hạ xong thành Cửa Bắc.

Đại tá Nguyễn Văn Xuân lập tức tìm cách bắt liên lạc với quân Nhật để điều đình việc ngưng chiến. Và ba giờ sau phái đoàn thương thuyền do đại tá Xuân cầm đầu, đi cùng ba sĩ quan Tham mưu theo một bà sĩ pháp cầm cờ trắng đi đầu, từ Tổng Hành Dinh đi ra cửa Nam.. theo sau cầm đầu là một xe GMC lăn bánh, trên xe có sáu binh pháp và hai trung sĩ Việt cùng 4,5 chiếc cần xé trong đựng một cái cùi sá, thử cùi thịt cá rau của nhà bếp Tổng hành Dinh.

Phái đoàn cầu hòa của Đại tá Xuân dẫn bộ qua trại Truyền tin gần đền chỗ quẹo đường vườn hoa Ba Đình thi vấp phải một ụ bao cat tác chiến của quân Nhật.. thập thò dang sau có 4,5 nón sắt lính Nhật với nòng đèn ngòm khẩu đại liên cưa chiến thẳng vào cửa Nam Nội thành như sẵn sàng mở cửa.

Khi phái đoàn cờ trắng vừa đi qua ụ tác chiến tiếp đến chiếc GMC từ từ lăn bánh theo khi sau.. bỗng một tiếng là quát rồi bốn lính Nhật sáu khi cung minh nhao tó.., chặn trước đầu xe, xứng xô bắt chiếc xe 10 bánh đứng lại.

Thấy vậy, Đại tá Xuân bèn cùng viên sĩ quan thông ngôn Anh ngữ quay lại.. chào toàn lính lùn rồi giải thích cho họ là hồi nay, khi tiếp xúc lùn đầu về việc đầu hàng với Đại tá Fukushima tại bộ tư lệnh đặt trong dãy nhà vòng cung Công sở Ông Bầu (lối vào vườn Bách thảo và Trường cảnh Nông).

Và đại tá đã chấp nhận ngưng bắn và còn thuận cho phép xe nhà bếp Tổng hành Dinh được ra phố đi chợ mua thực phẩm mỗi sáng.

(CÒN TIẾP)

CẠC SĨ

Ngày Giỗ Tồ

Ngày mùng 9 tháng 3 Việt Lịch 1951 (tết thanh kinh đến thăm dự lễ tiền thường Quốc Tồ. (Lễ cũng chiêu hâm trước ngày giỗ chính thức.) Trước đó một ngày tôi đã trực gặp với ông bạn già của tôi trong ỦY BAN TỒ CHỨC LỄ GIỖ TỒ và cũng là ỦY BAN VĂN ĐỘNG LẬP ĐỀN THỜ QUỐC TỒ Giọng bạn tôi sang sảng, tưởng không thể là giọng một người đã sáu chục tuổi trời và đầu hoa râm quá nữa, câu giàn tôi : «Anh đến dự lễ tiền thường quốc tổ, chúng tôi té ngài theo phong tục cổ truyền.» Trước khi chia tay ông bạn còn nói thêm bằng giọng hài hước đặc biệt của người Việt chinh cổ : «Bạn già làm cầm chúng tôi ấy mà! Tôi cũng cười nói với anh :

Đất nước này trường tồn đến ngày nay chính cũng là nhờ còn những người LÀM CẦM như vậy ở đất cả mọi ngần.

Thực là cảm động khi được chứng kiến cảnh mọi người Việt dù cả nam, phụ, lão, ấu, dù các lão diện tôn giáo tụ tập tại vô đường số 2 bis đường Bình Tiên Hoàn, Saigon.

Quả thực dưới linh vị Quốc Tổ, chúng ta chỉ còn biết mình là con cháu của Ngài, mọi ranh giới chính kiến, tôn giáo mà hẳn là như ảnh sao tự xóa nhòa dưới ánh bình minh. Là cờ đuôi heo cổ truyền phe phẩy, tiếng chuông cổ truyền vang rền, hồn thiêng đất nước phang phát trên từng ngọn cờ là cày.

Khi lễ tắt, tôi được gặp họ sĩ Vị Ý, người đã cùng tôi đi cư vào Nam cùng một ngày và cùng một chuyên phi cơ Dakota cất cánh từ Gia Lâm. Tôi theo anh ra sân xem mô hình đền thờ Quốc Tổ chính anh sáng tác và đề nghị. Nơi đền là một vòm tròn (hình

bánh dày, tượng trời) bốn tùng bến dơi vuông vắn (hình bánh chưng tượng đất.) Bực dẩn lên bốn tùng có đủ tại bốn phía kiềng trùm theo hình xoáy tròn ốc thành Cồ Loa xưa. Đèn sẽ được xây trong khoảng rừng cầm thuộc dãy núi Thị Vải cách thủ đô Saigon khoảng trên 30 cây số. Chỗ đó dưới con mắt các nhà phong thủy có 9 dòng nước uốn quanh quả là chỗ địa linh nhân kiệt xứng đáng làm nơi xây dựng đền thờ Quốc Tổ.

xxx

Những bạn cõi tuổi tôi — từ bốn đến năm mươi tuổi — hồi còn sống ngoài Bắc cũng có người được cái may mắn đến thăm đền Quốc Tồ ở Phú Thọ rồi, nhưng cũng có người kém may mắn — trong số có tôi — chưa đến thăm nơi đó một lần. Nay giờ sách DANH NHÂN TỬ ĐIỂN của giáo sư Trịnh Văn Thành chúng ta được đọc :

«Đền thờ được xây trên ngọn núi đất tên NGHĨA LINH SƠN cũng gọi là HÙNG SƠN, thuộc làng Cổ Tích, Phú Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đền gồm có sáu gian nhà gạch ngói; ba gian ngoài là ĐẠI BÁI để tè lè, và ba gian trong là HÀU CUNG dùng để thờ các vị vua Hùng. Trên bàn thờ có bày rất nhiều bài vị. Chung quanh đền Hùng không có tường và giậu gì cả. Cây cối mọc um tùm từ đỉnh núi đến chân núi. Muốn lên đền Thương (đàn chúng gọi đền thờ Đức Quốc Tồ Hùng Vương là đền thương) phải leo 295 bậc. Tại đền thờ có giài đồng cửu Hán: ĐỘI NGỘT CAO SON CỒ VIỆT HÙNG THỊ THẬP BÁT THÁNH VƯƠNG VỊ. Ông Nguyễn Kỳ Nam có một đôi câu đốiNom nơi đền thờ mười tam Vị Vua Hùng như sau :

BỘ VƯƠNG TRANH BÁ, THỜ
NÓI LỊCH ĐỒI SỐ TRỜI, HỎI
TRƯỚC SAU TRÊN BÓN NGÀN

NĂM, NƯỚC BIẾC NON XANH, BỜ
CỒI AI XÀY BỜ CỒI ÁY
VĂN TỔ TÂM TÔNG, NAY VĂN
CỒN LÀNG XƯA MIẾU CÙ, HẾ
NHIỀU Ỉ HAI MUOI LĂM TRIỆU
CƠN ĐÀN CHÂU LỐNG CỒI CÀNH
ĐẤU CHẮNG CỒI CÀNH ĐÂY

Đứng trên núi Nghĩa Lộ, tai săn đèn thờ Hùng Vương, người ta có thể trông thấy phía xa là dãy sườn Bách Đạt và núi non trùng điệp, rừng xanh bat ngát.

xxx

Một ông bạn già khác của tôi, đã có dịp trẫy hội đèn Hùng hởi còn ngoài Bắc. Cùng ngồi nâng chén trà trên sân gác thư hương, tôi nghe ông bạn tôi nói :

«Đó là chuyên đi mà tôi còn nhớ như mới cách đây đây ít bữa. Tôi đèn ngoài đã là cảnh lam tuyền hoàn toàn xa nơi trần tục rồi. Cảnh rất nhiều khỉ rất dạn người mình, chia tay cho thire gi, khỉ thò tay nhón lắc, người và thiên nhiên thật gần gũi, hòa hàn. Đặc biệt từ đèn Hẹ leo hết các bức tới đèn Thương thì đạo đền tôi đương sức giài mà cũng mê hờ hời tai và khát nước khô cổ họng. Chắc chắn ai đã có dịp lên tết đền Thương ngưỡng vọng Quốc Tồ đều không thể quên được sự kiện này, là nai bén đều có hai bờ (hở) nước mía. Leo tới đèn Thương ai mà không khát nước. Bởi và sau khi đã vào đèn tháp phang lê Tồ xong ra ngoài, gao dừa sắng đáy, tự múa lè nước mưa húng trên đỉnh núi, ngứa cổ uống, ngọt ơi là ngọt, vừa ngọt vừa mát. Người ta vẫn nhẫn nhú cuống nước uống nguồn» huống hồ mình lại được uống nước ngay tại nguồn sát bên đèn thờ Tồ. Uống nước xong ngâm ngó đèn cổ kính giữa cao thiên nhiên vang lặng trời đất liền nhau, rừng núi chập chùng vắng lặng. Muôn ờ mãi với Tồ!»

xxx

Lời bạn tôi dứt đã lâu, chúng tôi cùng im lặng thả hồn chìm vào ánh trăng cao vời vợi.

CẠC CẠC ĐẠI HỌC SĨ



PHIỀU

TÊ ĐÊ

Những tiếng chim nhảy vui trên mái đánh thức tôi dậy. Những con chim bồ câu trong đầu bao giờ cũng trống và có nụ cười mờ, những chân phớt lông.

Những giọt đầu tiên của đạo khúc mưa khởi đầu, tiếng chim là tiếng mưa.

Nàng mở cửa sổ. Mặt trời là một vết thương cạn máu. Chỉ còn bầu trời xám và những vật mưa uốn theo gió.

Nàng ngửa cổ nhảm mi hit hương mưa. Nàng nói: — Minh thật may mắn. Được ở với nhau trong cơn mưa đầu mùa!

Tôi biết nàng đang nghĩ đến những chiều mưa tôi đón nàng học dương cầm về...

Con chó con kêu ngoài cửa sổ. Trong đêm nó phi nhốt ở ngoài để cảnh người. Nàng mở cửa cho nó. Nó chạy vào ngày duỗi nhộn. Lông lấm chấm những giọt mưa nhỏ. Vết chân của nó tạo thành một đường từ cửa chạy đến chiếc dương cầm vào tôi phòng chúng tôi. Ba chấm uất nhỏ một chấm uột lớn

Tôi mở FM, Người nữ ca sĩ với giọng ca ngọt ngào:

Oh! Happy together.

Oh! How is the weather?

Tôi nghe thời tiết thật tuyệt, Những giày天堂鞋 cung xuống như giày đại bò cầm.

Không khí nhẹ và mát như thuốc mê thẩm vào tận da nàng. Chúng tôi được đánh thuốc mê vào buổi sáng. Thủ thuốc mê làm minh tĩnh mơ hồ.

Con chó con đặt mũi vào chân nàng. Nàng kêu lên:

— Mái con Mickey lạnh quá!

Tôi sờ mũi nàng và bảo:

— Mũi em cũng lạnh như nó! Chắc nó bị lạnh muộn hít hơi ẩm của em để tránh ho!

Nụ cười vỡ vụn.

Tiếng mưa bây giờ ào ạt như tiếng chân ngựa chạy hoang trên đồng cỏ khô.

Nàng rời cửa sổ vào toilette. Nàng sẽ đánh răng bằng chiếc bàn chải Dr. West màu xanh lá cây và chiếc ly nhựa màu hồng.

Tôi pha cà phê. Tôi không có thói quen uống cà phê ở nhà nhưng mưa làm tôi thèm mùi cà phê. Ở Đà Lạt tôi và nàng thường uống cà phê Tùng vào buổi tối.

Nàng nhấp cà phê cùng tôi. Tôi hôn nàng. Tôi uống cà phê từ hai vành ly plastic hồng mèo của nàng. Tôi bảo:

— Đọc xong CÀY ĐÀN MIỀN ĐIỆN, em đọc cuốn MIỀN ĐẤT HƯNG BẠO. Anh mua rồi đấy. Khá dày.

— Cuốn sau viết về cái gì?

— Về những cồng nhân làm ở đèn điện cà phê.

Tôi nghĩ cho dù thử cà phê tôi và nàng đang ở trống ở MIỀN ĐẤT HƯNG BẠO. Khi uống từ cái ly hồng đó cũng trở thành cà phê trống ở MIỀN ĐẤT LÁNH không có mùi mò hôi, nước mắt và máu.

Uống cà phê xong, tôi bảo nàng:

— Anh muốn em đánh cho anh bản Silent Night ở Octave cao nhất!

Nàng ngồi vào đàn:

— Đánh thế nghe kỳ lắm!

— Như thế giống tiếng mưa hơn!

— Anh tốt quá!

Những nón tay nàng đặt vào vị thế. Nàng thử một hợp âm,

Bây giờ tôi có một đêm Noel hành lễ vào buổi sáng mưa. Tôi đứng sau nàng đặt hai tay lên vai trần của nàng. Vai nàng là phim ngà của một chiếc dương cầm mềm.

Tôi vận chiếc métronome để nàng giữ nhịp trong bản sau. Rondo N°3 với Vif, alerte, eveillé. Nàng bảo:

— Em không thích đánh theo nhịp! Nhất là sáng nay...

Nhưng làm cho cái métronome chết cũng là một vấn đề. Nó đã lắc. Tôi mang nó ra khỏi chiếc dương cầm. Tôi lần lần lộn ngược nó lên. Tôi thấy những con nhện nhỏ xác trắng mong manh chết định vào màng. Tôi thấy chúng thật hạnh phúc. Chết trong êm đềm không chết trong tiếng đập nhịp của quả lắc, của chiếc chuông đồng.

Ở một giáo đường, người ta rung chuông báo chết.

Những con nhện chết không có tiếng chuông rung. Chiếc métronome đã không được dùng tới cả năm.

Tôi thổi nhẹ vào màng nhện, những cái xác rung vui.

Nàng tiếp tục Rondo. Tôi ra vườn ngồi trên chiếc đù. Mưa trút về nhịp ròn ròn như đạo khúc mờ đầu.

Những mảnh thủy tinh vỡ trên những phiến là màu bần chải của nàng. Chiếc hoa đâm bụt Hòa Lan màu đỏ nở trong chiều nắng hôm trước lúc này là một cái robe của một vũ nữ Tây Ban Nha rơi vào thùng rượu chát.

Bây giờ cơn mưa có dáng dấp của một nữ bá tuối đi chân trần.

Chợt trên nền xám của mặt trời mất máu, tôi thấy một chiếc phi cơ quan sát L19. Tôi mong người phi công đó không có mission quan sát địch. Tôi mong anh đang ngán những giọt mưa phiêu du. Bàn tay anh sẽ đòn những chấm mát để nhớ da thịt người yêu.

Con chó nằm cong dưới ghế nàng tập dương cầm. Nó ngủ mơ mèo lười hờn thè ra và thỉnh thoảng chân giật giật như một đứa bé.

Hợp âm cuối cùng và những ngón tay rời

phim chấm dứt Rondo. Nàng duỗi tay cho đỡ môi. Một con hài àu xoải cánh.

Tôi và nàng trở lại phòng. Chúng tôi đập chung cái chǎn dạ màu xám của quân đội.

Nàng khép tay trước ngực tôi. Nàng là một con bướm non. Cảnh còn gấp lại. Những ngón tay nàng có mùi Lotion Jergens thứ Lotion có hàng chữ Makes hands feel softer.

Mười đầu cánh mềm như mười cánh bắc.

Chúng tôi là hai con bướm trong cái kén màu xám. Hai con bướm cũng không muốn chì ra ngoài cái thế giới đầy căm, quạ và diều hâu.

Tiếng sấm như những quả hỏa tiễn đuổi nhau trên trời.

Tôi chùm kín chǎn. Chúng tôi ở trong đêm. Nàng bảo:

— Catherine trong Giả Tử Vũ Khi sự tiếng sấm.

Tôi ôm sát vai nàng.

Nhưng tự mình thích tiếng sấm vì thấy ấm và an toàn.

Bây giờ tôi không ngửi thấy hương mưa. Tôi ngửi thấy mùi tóc nàng gói bằng xà phòng trầm.

Tôi định nói cho nàng về mưa nhưng thôi. Tôi không muốn phá vỡ im lặng hạnh phúc.

Tôi định nói những cơn mưa miệt mài của Hemingway trong Giả Tử Vũ Khi là cái thế giới buồn thảm của kiếp người.

Tôi định nói nỗi khổ khóc của những người lính nằm trong hầm khi có mưa. Tiếng mưa làm họ không nghe thấy tiếng bò, tiếng cat giày kẽm gai của địch. Họ bị mưa làm điếc.

Tôi định nói mưa sẽ làm lúa mọc nhanh. Những người nông dân thì cười. Những người lính trận thì lo. Địch sẽ là thần chết nằm rình họ trong những đám xanh mướt đó.

Tôi định nói cái thế giới ngoài phòng của chúng tôi bây giờ là một sân khấu lừa trống rỗng. Những diễn viên đã chết âm thầm. Chỉ còn tiếng nhạc đèn là tiếng mưa. Tiếng nhạc đèn phát từ một đĩa hát cũ mòn rách. Và chiếc kim không chạy khỏi rãnh mòn. Và chiếc máy hát bị bỏ quên. Và tiếng nhạc đêm buồn lẻ thê tiếp tục.

Tôi định nói với nàng Kawata cũng vừa tự sát trên sân khấu trống rỗng này.

Và tiếng nhạc đêm buồn lẻ thê tiếp tục.

Năm mới

Một chàng say vào quán rượu, la lớn:

— Chúc mừng năm mới...

Chủ quán thương hại bảo anh:

— Hôm nay còn năm mới khỉ khô gi nữa? Anh biết bấy giờ là tháng mấy rồi không? Tháng tư rồi...

Chàng say hoảng hốt:

— Đã tháng tư rồi sao? Chết mẹ rồi, con vợ tôi chắc nó sẽ không tha tôi cái tội đi chơi Tết lâu đến thế này...

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

NÉP SỐNG MỚI

Coi chừng ghiền Tivi

Sau rượu, thuốc lá và ma túy ngày nay người ta còn có thể mắc chứng «ghiền Tivi». Đó là kết quả công trình nghiên cứu của một tổ chức chuyên về tâm lý tại Munich (Đức). Họ đã theo dõi gần 200 khán giả trung thành của màn ảnh nhỏ, yêu cầu họ bắt đầu tinh nguyễn bỏ thói quen coi tivi, trong một tuần sau đó. Các bản báo cáo cho biết rằng tâm lý lớp người này bị thay đổi khá nhiều, phần lớn họ trở nên cát kính, nóng nảy và say mê về tinh dục, từ khi họ bỏ Tivi để giải trí bằng cách khác.

Throat tiên, khi mới bắt đầu bỏ Tivi, họ có vẻ sung sướng, ghiền đã thoát được một ràng buộc. Họ đi coi điện ảnh thường hơn (ba lần một tuần) có tại giờ thăm vắng bá con, lối xóm và đọc sách, chơi thể thao gấp đôi trước. Nhưng chẳng bao lâu, dân «ghiền Tivi» này bắt đầu thấy thiếu thốn, và lại tiếp tục rủ nhau vào cái màn ảnh nhỏ hấp dẫn đó. Tất nhiên đây là Tivi Đức Quốc, với những chương trình phong phú và có ích lợi, chứ nếu khán giả Tivi Việt thì chắc không ai coi bị ghiền cái thói quen đó!

Các khán giả tham dự công cuộc nghiên cứu trên được trả tiền mỗi ngày nếu họ cưỡng lại được sức quyến rũ của Tivi. Tuy vậy, có người đã chỉ đủ can đảm «cải» Tivi có 3 tuần lễ. Và không ai trong số 184 người tham dự, có đủ gan mà già từ Tivi trên 5 tháng?

Họ phải trở lại với Tivi, vì khi bỏ thói quen đó, họ bị căng thẳng thần kinh, cát kính ở nhà, ở sở và không thoát khỏi trên giường ngủ? Trước khi coi Tivi, chỉ có 20% các ông chồng dám đánh vợ, và 58% phụ huynh dạy con bằng roi vọt mà thôi. Trong thời kỳ bỏ màn ảnh và tuyên truyền hình, ta có tới 50%

ông xã trú nên vũ phu đối với vợ, 66% bố mẹ tra quất đít con. Sau khi coi lại Tivi, những con số này lại tụt thang, xuống trở lại mức bình thường. Và các cặp vợ chồng trẻ cũng gia tăng hạnh phúc trong phòng ngủ, hoặc trở lại mức độ bình thường hết chán nản như thời kỳ phải bỏ Tivi, nhà tâm lý học Henner Ertel cho rằng: tuy vậy, tivi không phải là một thứ thuốc an thần hay thuốc khích dâm. Vì đối với người không quen xem nó, thì tivi lại làm cho họ rối trí và kén xem cần đi nhiều.

HIỆN TỐ

Y HỌC

Khám phá mới về cách trị bệnh Ung Thư

Đa số người già chết hiện nay, đều do bệnh Ung Thư, một thứ nan y mà bác sĩ thấy nó phát hiện rõ là dành chịu bó tay?

Không có ở VN, ngày tại các nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Pháp... v.v., chỉ một số người rất nhỏ may mắn được cứu thoát khỏi tay thần chết vì nhờ thầy thuốc khám phá ra mầm mống ung thư trước khi nó xuất hiện. Dân Âu Tây tới các bác sĩ chuyên môn để thử, khám thường xuyên, nên khi mới nghỉ ngơi mae phải chứng ung thư, họ được chữa trị liên tục khác!

Công cuộc tìm kiếm cách trị bệnh ung thư còn đang là một thách đố cho y giới khắp nơi. Một tế bào bị ung thư có nghĩa là nó lớn mau một cách bất thường. Khi tế bào đó sinh sản trở thành một «Tumeur» (bi óu) nó chèn ép các tế bào bên cạnh, làm hại các mô (tissue) hay cơ quan kế cận, và mầm ung thư trôi vào máu, lan bệnh ra khắp cơ thể con người. Từ trước tới nay, người ta chưa kiểm được cách gì làm ngừng sự phát triển của những tế bào ung thư cả, thô

nên khi bệnh đã vô máu rồi là nạn nhân cầm chắc cái chết?

Đầu tháng tư vừa qua, trong một cuộc hội thảo của tổ chức Ung Thư tại Florida, y giới Hoa Kỳ đã trình bày một phương pháp mới để chữa chứng nan y ghê gớm đó. Theo họ, các tế bào ung thư, trước khi «giả» để trở nên một «Tumeur», guy hiểm nó phải đạt tới một mức độ nào đó. Trước giai đoạn này, nếu người ta kiềm chế được sự phát triển của các tế bào đó, thì bệnh ung thư sẽ không giết được bệnh nhân.

Lý thuyết trên là kết quả công trình nghiên cứu hơn 10 năm nay của bác sĩ Judah Folkman và đồng nghiệp.

BS Folkman thấy rằng các «Tumeur» ung thư có thể lớn khoảng 1 — 2 millimet mà chưa ảnh hưởng gì vào máu bệnh nhân. Trong thời kỳ này, các tế bào ung thư lấy thức ăn và thải chất bã nhớ những chất dịch của mô tế bào. Sau đó, khi lớn hơn lèi, các tế bào ở trung tâm «Tumeur» bị chìm và chính các chất dịch của nó và sinh sôi nảy nở thực mau. Cần được máu nuôi dưỡng, các tế bào này sản xuất ra một hợp chất của acide nucleique và protéine mà BS Folkman gọi là T.A.F.

Chính chất TAF này là chiếc cầu bắc nhịp, nối liền tumour ung thư với các mạch máu li ti ở chung quanh. Và cũng chính TAF kích thích, làm tăng trưởng bất thường tumour và các li ti mạch máu đó. Theo BS Folkman, chất TAF xuất hiện trong hầu hết các bệnh ung thư, chỉ trừ ung thư máu (leucémie).

Hai BS phụ tá của BS Folkman đã đem cây một «lunaeur» ung thư và mát một con thỏ gầy lỏng đèn của nó, nơi có rất nhiều li ti huyết mạch. Chỉ 2 ngày sau nhiều mạch máu nhỏ nối liền với tumour nhờ chất TAF, tăng trưởng

tăng VN Thương Tín và Tin Nghĩa chủ trương. Hiện nay Tin nghĩa ngàn hàng đã tăng lãi suất của tiền ký thác định kỳ 12 tháng lên tới 24 phần trăm và VNNTT cũng leo thang theo, thay vì giữ ở mức lãi suất 21 phần trăm.

Khi hai BS trên cấy một tumour ung thư vô mặt một con thỏ khác, nơi không có mạch máu li ti nên chất TAF trở nên vô hiệu thì tumour chỉ lớn lên chút xíu, khi to gần bằng 1mm là dừng lại.

Theo BS Folkman, thì khi biết được vai trò của TAF rồi, người ta rất có thể sản xuất được một loại thuốc chung để vô hiệu hóa nó. Lam TAF mất sức hoạt động, tức là bệnh ung thư không lan sang máu được và bệnh nhân có thể khỏi được sau khi giải phẫu cắt vai cái bướu (tumour) nhỏ đi, hay sau khi được chữa trị bằng quang tuu X và thuốc.

Nguyên tắc làm tê liệt tumour bằng cách trừ khử chất TAF của Folkman và các cộng sự viên, có thể được áp dụng trong nhiều lãnh vực y học khác. Thị dụ như sự kiểm soát sinh sản. Một cái trứng thụ tinh rồi, cần có máu ở tử cung nuôi nấng mới lớn lên được. Biết điều này, các nhà khoa học lại chẳng tim ra được một chất tương tự với TAF trong trường hợp ung thư có nhiệm vụ trung gian như thế. Nếu vậy, họ có thể tìm ra một thứ thuốc để vô hiệu hóa chất trung gian, và các bà tha hồ mà ngừa thai thà cửa!

HẠ QUYỀN viết theo tài liệu khoa học

TÀI CHÁNH

Trận giặc ngân hàng khởi sự

Trong tuần qua đợt nhiên giòi ngân hàng đã làm đồng bào xáo xáo, bèn cạnh những xáo động do chiến cuộc gày nèn.

Trận kết là quả pháo do ông Nguyễn Thành Lập chủ tịch nghiệp hội ngân hàng tung ra vào ngày thứ tư 26-4, trên báo Chính Luận, ông Lập cho biết đã gửi tối hậu thư cho Thống Đốc ngân hàng quốc gia, ông Lê Quang Uyển để chống việc gia tăng lãi suất do hai ngân

hang VN Thương Tín và Tin Nghĩa chủ trương. Hiện nay Tin nghĩa ngàn hàng đã tăng lãi suất của tiền ký thác định kỳ 12 tháng lên tới 24 phần trăm và VNNTT cũng leo thang theo, thay vì giữ ở mức lãi suất 21 phần trăm.

Theo ông Nguyễn Thành Lập thì sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đó coi như là rồng rùi khiến một số ngân hàng sẽ phải tan rã đóng cửa.

Trong khi đó trên một số nhật báo khác, ông Nguyễn Tân Đời, Tin Nghĩa Ngân Hàng phản pháo lại.

Ông Nguyễn Tân Đời cũng chỉ trích Nghiệp Hội do Ông Lập làm Chủ tịch trong suốt mấy năm qua bị 1 số ngân hàng ngoại quốc giựt giây và xô mũi nên chỉ biết tuân theo lệnh của quản thày ngoại quốc. Ngay cơ quan đầu não của Nghiệp Hội gồm 9 người thì 5 là ngoại quốc còn 4 thì vọng ngoại a dua.

cho vay vẫn giữ như cũ. Như vậy, không có vấn đề giới thương gia phải nộp lãi nặng hơn quay ra «đập» giới tiêu thụ thì dân chúng clanh đú».

ĐB Đời trưng ra bằng cờ là hiện nay giới ngân hàng còn lời rất nhiều, và làm bằng so sánh cờ với năm nay thấy ngân hàng nào có tỷ lệ lời nhiều (so với tỷ lệ ký thác) thì có kết luận là ngân hàng đó «bóc lột» dân chủ nhiều nhứt.

Bang so sánh trong năm 1971 của 7 ngân hàng tại Saigon như sau: Bangkok bank lời 6,19%. Saigon ngân hàng 5,5%. VNNTT 5,3%. BNF 5,07%. BFC 4,3%. VN ngân hàng 2,8%. và Tin Nghĩa ngân hàng 1%. Ông Nguyễn Tân Đời cho rằng Tin Nghĩa Ngân Hàng chịu án lời ít nhất !

Trên một số nhật báo, ngân hàng Tin Nghĩa đã quảng cáo số tiền ký thác của thành chủ lên tới 12 tỷ bạc trong khi vốn sở khởi của NH là 150 triệu đồng.

VĂN NGUYỄN

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM NAM KÝ

Phát minh từ đời nhà Lý (V.N.) kinh nghiệm 800 năm! Linh chiết phi thường!

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại. Của người già ở. Cũng được kể nghiệp. Phát triển tại các quốc gia cư trú Hải Ngoại.

«Bí Pháp» của già ở. Nguyễn Quang già truyền ở Bắc Việt Nam.

KIỆN TOÀN BỘ RĂNG I CHỐNG HÓA HỎI RĂNG I (Coi to rõ. K.S. 1387 — 1965).

THUỐC HAY GIÁ RẺ: Phụng sự quê hương V.N. Phụng hưng kinh tế Xứ sở — Phụng vụ đồng bào Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC: Cao 50\$. Nước 35\$ sấp lén. Đồng Nam Á: Cao: 50\$ — Ngoài DNA: — giá còn lén túy đường Hàng Không Quốc Ngoại. NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rach Cat. (cây súng Shell Ngã Năm — Mũi Tàu Phú Lâm Cholon). (Cua Hậu Giang — Rạch Cái)





GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

(TIẾP THEO)

BỐN

Nhưng hôm sau Kiều Dung không đến nơi hẹn. Mạnh chờ ở đó hết cả buổi sáng. Tới 11 giờ trưa, không còn chờ đợi lâu hơn được nữa và nhất là không thể tự làm giảm được nỗi lo lắng về tình trạng của Kiều Dung dâng cao như nước thủy triều trong tim chàng, Mạnh gọi điện thoại tới nhà riêng của Kiều Dung, tức là nhà của Thịnh. Gia nhân trả lời rằng ông bà chủ đều đi vắng. Việc gọi điện thoại tới nhà riêng của vợ chồng Kiều Dung là một việc làm liều lĩnh của Mạnh, vì Kiều Dung đã dặn chàng đừng gọi tới, nàng không muốn cung cấp một đề tài cho sự tò mò của bọn gia nhân. Chàng gọi tới nhưng dấu tên.

Mạnh lại gọi điện thoại tới văn phòng của Thịnh. Ông đây nhân viên của ông Tổng Giám đốc, cho chàng biết ông Tổng Giám đốc của họ đi Đà Nẵng chiều mai ông Tổng Giám đốc mới về tới Saigon nếu không có sự gì thay đổi vào phút chót.

Suốt một ngày hôm đó Mạnh không được gặp Kiều Dung và cũng không được qua một tin tức

nào của nàng. Kiều Dung đi đâu? Nàng không có ở nhà nàng và Thịnh đi vắng. Mạnh thấy rõ hơn bao giờ hết chàng là người có bốn phận phải bảo vệ Kiều Dung chống lại những cơn chấn đồi lật lùng và nguy hiểm của nàng. Đề nàng đi một mình hôm nay, chàng đã không làm tròn bốn phận. Cơn khủng hoảng thần kinh của Kiều Dung có thể nỗi lèn và nàng có thể lại một mình vào nghĩa trang.

Bỗn giờ chiều, Mạnh đi nhanh như một người đi vào nghĩa trang. Chàng tới khu có ngôi mộ của bà Kiều Ngọc và khi đi vào cửa nghĩa trang chàng như rõ ràng trông thấy bóng Kiều Dung ngồi nghiêm trước ngôi mộ ấy. Nàng trong tà áo xanh như ngày nào cách đây chưa lâu lần đầu tiên chàng đã thấy nàng ngồi ở đó...

Nhưng không có Kiều Dung ở đó. Trên mộ người đàn bà đã chết tên là Kiều Ngọc, người mà người đàn bà chàng yêu thương chính là nàng, chỉ có một bó hoa huệ đã héo.

Mạnh qua một đêm cực khổ nhất đời chàng. Chàng mệt mỏi nhưng trằn trọc suốt đêm dài, không sao ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, chàng lại nhìn thấy Kiều Dung. Một Kiều Dung buồn thảm xanh mét như người đã chết. Như bình ành nang

với khuôn mặt tái, mái tóc xõa dính xuống trán, xung má và quần áo ướt sũng những nước của sang ôm no chàng cứu được rãnh thoát chết ven dòng sông Bình Lợi. Chàng nghĩ rã g nàng đang gặp nguy hiểm và nàng cần có chàng ở bên. Nhưng chàng ở đâu bây giờ? Chàng biết nàng đang ở đâu để mà tìm đến?

Mạnh thao thức suốt đêm dài và trong thời gian khuya vắng, chàng lồi tưởng lại tất cả những gì chàng nhớ được về cuộc tình giữa chàng với Kiều Dung. Cuộc tình chua một lần âu ái xé thịt nhưng với Mạnh, đã tràn đầy tội lỗi và hối hận. Mạnh nghĩ nếu trong ngày vừa qua Kiều Dung chết ở đâu đó, xa tất cả, chết với ý nghĩ chán cuộc đời mà nàng có cảm giác đã sống quá nhiều, quá lâu này, đó là lỗi tại chàng. Vì chàng đã để cho nàng hết là chàng yêu nàng, với sự thủ thỉ tình yêu ấy, chàng đã làm cho Kiều Dung trở thành người đàn bà ngoại tình. Thần kinh nàng đã bị khùng hoảng. Nàng như người đàn bà không còn đủ lý trí, không thể tự chủ. Có thể nàng sẽ hối hận vì cuộc tình mà nàng thấy là vụng trộm đó và sự chán đời tuy vô lý nhưng có thật trong tâm hồn nàng sẽ tăng thêm, đưa nàng đi đến cái chết mà từ lâu nàng vẫn mong ước đến như một giải thoát.

Mạnh càng nghĩ càng thấy khinh bỉ và ghê tởm chính cá nhân chàng, chàng thấy Thịnh không có gì đáng trách hết. Người đáng trách trong vụ này chính là chàng. Thịnh tin ở chàng, ở sự trong sạch của chàng. Và Thịnh đã giao cho chàng trọng giữ Kiều Dung. Trong khi đó thay vì giữ cho nàng đừng nghĩ đến chuyện chết, chàng lại đẩy nàng đi nhanh hơn, chắc hơn đến chỗ chết.

Có những lúc trong đêm vắng, một mình Mạnh quay định phải nói ngay sự thật cho Thịnh biết. Nếu Kiều Dung không chết trong hôm nay, nếu nàng còn sống trong sáng mai, chàng sẽ nói hết mọi chuyện với Thịnh. Nếu không đủ can đảm để nói, chàng sẽ viết thư cho Thịnh. Và bỏ đi. Đi thật xa. Đi đâu cũng được. Chẳng ai cần đến sự có mặt của chàng ở Saigon. Chàng ra đi thật dễ...

Nhưng khi nghĩ đến cuộc sống không có Kiều Dung Mạnh choáng váng đến tối tăm mặt mũi. Trong ngực chàng, trong bụng chàng như có một vật gì đó co ro, quặn lại. Cả thể là trái tim, có thể là gan ruột chàng. Sự co quặt phản đối ấy làm cho Mạnh nghẹn thở. Chàng há miệng ra mà vẫn không thở được. Chàng loạng choạng đi như người đột nhiên trở thành thòng mành trong căn phòng vắng. Chàng tới ngồi xuống cái ghế hôm nay theo chàng về, dày Kiều Dung đã ngồi. Như để tìm chút hơi hương của nàng trong đó.

Con đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn rồi cũng qua đi. Mạnh có nghĩ rằng chàng đã quan trọng hóa quá đáng cuộc tình của chàng. Chàng có nụ cười, tự chế nhạo: «Rõ chán. Anh chỉ là thằng chưa được yêu bao giờ. Cứ như là không được thấy mặt nhau, không được nghe tiếng nhau nói mỗi ngày, là chết

ngay vậy. Vô lý. Đời này thiếu gì đàn bà, đời này thiếu gì đàn ông.» Chàng nghĩ lảng nhảng, nghĩ chí để mà nghĩ. Những ý nghĩ trái ngược nhau dồn dập đến trong óc chàng như những đội quân quyết tú của hai nước thù nghịch xen lẫn nhau trên một mặt trận tan nát — «Mỗi gấp nhau có hai tuần lễ. Chưa đầy ba bảy hai mươi mốt ngày. Làm gì có cuộc tình lớn nào thành hình được trong vòng nửa tháng?» Làm gì có ai chết cho một cuộc tình nửa tháng?

Trong nhiều phút, con người cảnh sát ngủ mê trong tâm hồn Mạnh chợt thức. Chàng nhớ lại trong thời gian hành nghề cảnh sát, chàng từng khinh bỉ những tên đàn ông không nén được dục vọng, được cầm đồ, tư tình với đàn bà có chồng để bị thua, bị bắt. Nhục nhã. Mất hết nhân cách. Chàng thường khinh bỉ đàn ông can tội gian dâm này ngang với họa ăn cắp. Thời ấy chàng thường khinh luôn cả những anh chồng có vợ ngoại tình mà vẫn không đủ can đảm bỏ được vợ, chỉ dù sức đến nhờ cảnh sát bắt dùm tình nhân của vợ và đe dọa cho chị vợ không còn dám ngoại tình nữa. Đến lúc này chàng mới biết thời đó chàng mù lịt về tình yêu, chàng không biết rằng tình yêu là một sức mạnh huyền bí ở ngoài quyền tự chủ của người đời. Người yêu như là bị ma làm.

Mạnh la lớn một mình: «Đúng. Như bị ma làm.» Chàng nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu xưa ở thành phố Hà Đông nhỏ bé. Gần nhà chàng có đèn thờ Đức thánh Trần. Thời thơ ấu chàng biết Đức Thánh Trần như một vị Thánh chuyên môn bắt ma được thờ cúng để bắt ma cho người đời. Những buổi tối mùa hè, khi nghe đèn có tiếng chuông trống chập chờng, bọn trẻ nhỏ kéo nhau đến cửa đèn nhìn vào xem đèn đốt gáy. Đến sáng lung linh cả đèn điện lấp lánh cây. Cũng một mùa hè, một người chị họ của chàng hổng dung bị ma làm. Con ma ở cây đa trước cổng nhà thương. Chị ngân ngơ không ăn không uống, chị cười nói một mình và con mắt chị lảo liệt trong rất gian. Bọn con nit sợ chị không đứa nào dám dồn gần. Người nhà đem chị đến đèn Đức thánh Trần và bọn con nit trong gia đình được sống những buổi tối giải trí lị lùng, hấp dẫn trong đèn vờ. Suốt cùng lè trút. Nhân dịp này Mạnh được vào hầm trong đèn, ngồi ngay bên chiếu trước bàn thờ xem bắt ma. Nường cày roi song lợn tướng đập đèn đập xuống mặt chiếu. Trong tiếng chập chờng hổng ông chủ đèn từ nhà trong sầm sầm chạy ra. Ông hé lèn một tiếng lớn và nhảy vào trước bàn thờ. Thánh về. Thánh không nhập vào ông chủ đèn trong lúc không ai biết ông đang làm gì trong nhà sau. Sự kiện đang trầm trồ kinh ngạc đột biến. Bọn con nit đang ngán ngật buồn ngủ tĩnh lại như sáo. Một dây vải đỏ được tung ra. Ông dùng biểu diễn thật cõi. Hai người lớn cầm hai dây vải xiết chặt quanh cổ ông đồng. Mặt ông đỏ rực và sưng phù lên,

CÒN TIẾP



DOÃN QUỐC SÝ

Luận về tiều thuyết

(TIẾP THEO)

Riêng khi đề cập đến nhân vật chính và nhân vật phụ Nhất Linh có nhấn mạnh vào ý kiến này:

Nhân vật chính hay phụ ta
cũng phải đề ý đến nhau.
Nhân vật chính chỉ chính ở chỗ ta
nói đến nhiều, nhân vật phụ nói
đến ít. Thị dụ: Nhân vật chính
trong một lúc tức tối gập được
vai phụ một người cũng ngồi ở
hàng nước với mình. Nếu tả được
người khách một cách linh động
và nói lời nói, cử chỉ người ấy làm
tăng cái hay của đoạn tả cơn tức
giận của vai chính, thì tội gì mà
không tả cho cần thận ». (5)

Đó chính là phương pháp tả
ng thời gian tiếp dùng nhân vật này
làm nổi bật cá tính của nhân vật
nó. Nhất Linh cũng không quên
nhắc đến trường hợp âm bình (nhân
vật) uy hiếp phù thủy (tác giả);

«Có khi ta định được một nhân vật rồi, nửa chừng truyện đến một lúc nào đó rất có thể nhân vật ấy lại chuyển biến. Có khi một nhân vật phụ lại biến thành một nhân vật chính và lấn át cả nhân vật minh định cho là chính. Lại có khi đương viết, có một nhân vật mà ta chưa nghĩ

đến vút hiện ra, (6)

Bliss Perry trong cuốn A STUDY OF PROSE FICTION của ông còn nghiên cứu cả vấn đề thái độ của tác giả với nhân vật (7). Có tác giả của văn phái lãng mạn trước đây như chap tay ngược nhìn kính mến thần phục chính nhân vật do mình tạo tác ra. Có tác giả như ngôi trên cao nghiêm khắc nhìn xuống bằng đôi mắt khinh bỉ nhân vật mình tạo tác ra. Nhưng xem ra hợp lý hơn cả chính là cảnh tác giả hòa hợp với nhân vật, nhận xét tinh vi những sở trường, sở đoản với một thái độ bằng hữu cảm thông. Có lẽ như vậy nhân vật mới thật sống động và có sức lôi kéo độc giả vào vòng mè hoặc của cốt truyện. Dù sao thì điều nên vẫn là tác giả ghi được những chi tiết quý giá để chính những chi tiết đó gọi lên trong trí độc giả những điều minh muỗn nói hơn là chính tác giả phải giải thích, phản trắc hoặc phê phán một cách lộ liễu. (Bi kịch Hy Lạp xưa dùng lời đồng ca vang lên tự hẫu trường để giải thích cho khán giả gián tiếp hiểu tâm trạng nhân vật kiện lúc đó, hoặc đường lối hoan cảm chuyển tiếp ra sao.)

Nhưng dù những nhân vật có thiền linh vạn trạng, được trực tiếp hay gián tiếp, thì đại đế vẫn có thể phân định làm hai loại : loại lớn thuận trước sau như một, thường là nhân vật phụ (chẳng hạn nhân vật ông Hạnh trong SỰA CHÙNG XUÂN) trước sau hệ cù xuất hiện là thực thà trung hậu (như vậy) và loại tình cảm phứa ẹp như khu rừng già, thường là nhân vật chính, ý tình biến động như con sông luôn luôn thay đổi giữa vùng thênh thiên cây cổ trước khi trườn mình ra tối cửa biển. Nhưng trong đám nhân vật phứa tạp đó có nhân vật dộc giả khả dĩ vẫn nhận được đâu là cái chính đâu là nét phụ, cũng có nhân vật tình phứa tạp, đến mức độc giả chịu không biết đâu mà mò; có nhân vật phứa tạp ngay từ buổi đầu trình diễn, có nhân vật chuyền biến thành phứa tạp dần với những tình tiết ngày một khứa mắc với những dấu ranh bên ngoài hay trong nội tâm ngày mờ gay cấn để rồi sẽ đưa về hoặc thành công hoặc thất bại.

Ngòi bút tác giả càng phải tinh tế và mẫn tiệp lâm mới làm chủ được loại cảm binh này.

Ngoài cách nhìn đơn giản thành hai loại nhân vật đơn thuần và phức tạp, chúng ta còn phải nhắc đến một loại nhân vật thứ ba (tạm gọi là) hòn vật hý họa (caricature). Thật vậy có những nhân vật như những Xuân Tóc Đỏ, Bà Phó Đoan, ông Lý-phó-nở, ông Biết-rồi-khỏ, lóm-noi-nâm của Vũ Trọng Phụng chẳng hạn, hay những nhân vật trong hầu hết những tác phẩm của Dickens đều là những nhân vật hoàn toàn hý họa. Cá tính của những nhân vật đó được xây dựng bằng cách tô thật đậm và đầy mạnh nốt lời mứa khôi hài. Tựa như tác giả cho rằng ấy phải tô đậm như thế thì những ca tính kia mới nổi bật lên một cách linh động được. Ma quả vậy, theo đường lối này mà bút pháp thành công (bút pháp Vũ Trọng Phụng của ta, Dickens của Anh) thì nhân vật rõ ràng không đúng sự thực chút nào mà lại hóa ra rất thực, tựa như đó mới chính là sự thực két tinh.

truyện tốt, mà cuối truyện xán, hoặc ngược lại, nhưng điều đó phải được minh chứng trực tiếp hay gián tiếp bằng những tình tiết hành động, biến chuyển tâm lý hợp lý, trung thực với nhân vật. Vai Lộc trong Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng đã hoàn toàn gây đổ, trở thành ba nhân vật Lộc khác nhau ở ba phần khác nhau, chính vì tác giả đã để echo Lộc có những hành động ở phần hairồi đặc biệt ở phần ba không trung thực chút nào với cá tính của Lộc ở phần một và bằng bạc ở khắp cuốn truyện (8).

C. BỐI CẢNH TIỂU THUYẾT

Bối cảnh của một vở kịch trên sân khấu chính là nền phông làm nổi bật hoàn cảnh trên đó các nhân vật đương hoại động, cảnh triều đình vàng son huy hoàng hay cảnh mịt mờ tranh tiêu sơ bên một bến đò đưa qua một con sông rộng, hay cảnh rừng núi âm u ... thi bối cảnh của tiểu thuyết cũng

C. BỐI CẢNH TIỂU THUYẾT

Bối cảnh của một vở kịch trên sân khấu chính là nền phòng làm nội bài hoàn cảnh trên do các nhân vật dương hoa động, cảnh triều đình vàng son huy hoàng hay cảnh mai trinh tiêu sơ bên một bến đò đưa qua một con sông rộng, hay cảnh rừng núi âm u ... thì bối cảnh của tiểu thuyết cũng

Và hình như trừ những tác giả có but pháp khách quan một cách tàn nhẫn như Guy de Maupassant, hoặc những tác giả đầy chủ trương ta chen đến mức hoàn toàn khai trừ mọi tiếng nói của con tim như Emile Zola, còn thì thường thường tác giả nào cũng có những nhân và *cung* của mình những nhân vật được tả rất kỹ về sinh động, à thật sâu về tinh linh, những nhân vật được dùng một cách vô tình hay hữu ý làm phát ngôn nhân cho chính tác giả, nói lên những ước mơ ẩn ấp tự tiềm thức của chính tác giả.

Sau khi đã phân tích tìm hiểu
những nét chính về cá loại nhân
vật, các phươ g thức tả nhân vật,
các thái độ của tác giả với chính
nhân vật của mình, chúng ta chỉ
con cùn ghi một điều cuối cùng.
Đó là tác giả phải hết sức thận
trọng giữ sao nhân vậ được nhất
tri, trung thực trong mọi hành
động, trong mọi tâm tình. Nhìn
nhân vật ở hiện tại mà thấy, con
đầu của dĩ vãng, mà như linh cảm
thay trước đường đi lối đứng của
nhân vật đó trong tương lai. (giống
như Phạm Quỳnh nhận định về
việc thắt nút và cởi vát
ở phần nói về cốt truyện trên.)
Nhân vật có thể kêu đầu câu

hoặc tươi vui, hoặc u buồn, hoặc ròn ròn...
Bây giờ chúng ta hãy thử đi vào chi tiết của văn đề.
Thoạt tiên thuyết giá y cứ vào đâu mà dựng bối cảnh? Cũng như khi nhà văn dựng nhân vật, ghi những tình tiết, thì dựng bối cảnh tất nhiên cũng không ngoài yếu tố quan sát của nhà văn. Quan sát rồi rút tia ra những nét gọi là đặc biệt để phục vụ cho bối cảnh truyện. Nhưng cũng có trường hợp — điều này không xa lạ gì — tác giả chỉ đọc sách thư lục mua tại hiệu trong sách mà dựng lên một bối cảnh — kinh thành sương mù sang Paris

hàng bạn — nơi tác giả chưa bù
tả chân tôi.

Nếu ngôn ngữ — dù là ngôn ngữ tự thục — khi vào văn chương ủa sáng tạo, của cái không ngừng nói tạ, thi bối cảnh cũng vậy, dù là những nét do chính tác giả hực mục sở thị, hoặc thu lượm rong sách vở, khi v o tiêu thuyết hay thi ca) bối cảnh đó cũng hành bối cảnh văn chương rồi, nghĩa là được chọn lựa, được bố trí lại, được chiếu lên những tia sáng mới theo năng khiếu tưởng tượng của tác giả. (CÔN TIẾP)

5)–(6) Nhất Linh, 5ĐD, tr 56.

7) Xin đọc Bliss Perry. A STUDY OF PROSE FICTION, chương «The Characters», tr. 94-128.

8) Xin đọc phè bình Nửa Chừng
Xuâng, phần phụ lục.

«Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ» tục gọi : — « NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỨ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly «NHI THẬP BÁT TÙ NGƯ TÙU» tục gọi «NHẤT ĐẠ NGŨ GIÁC SINH LỰC TÌ».

Nhi Thập Bát Tú Ngự Tứu được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu Cố mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiê
trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đa
lung lúc nửa đêm về sáng. Nhức mỏi cù
khớp xương. Thận suy hay hư. Đàn ôn
liệt dương, đàn bà lạnh nhạt; Vợ chồng
không thích chung chăn gối! Những bã
tuổi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyệt đạo
oị bể tắc, khiến tay yếu chân run hay lú
bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng m
ly nhỏ trước khi đi ngủ, quí vị hãy n
lắng nghe rượu thuốc chạy đầu ngู tên
lực phủ và giải khai 116 huyệt đạo chín
tử ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thất khí
được linh mẫn và hoàn toàn khai thông

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc
tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng
cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho
tuổi già... sống cho ra sống, hết
buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô
nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu tục g
Nhất Dạ Ngũ Giao Sinh Lực Tử luôn lu
xứng đáng và chứng minh đúng với tên tu
của nó.

Hỏi mua tại nhà bà LÝ BÍCH VÂN
219/49 Mai xuân Thường Q6 Chợ



NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG

48

11

Huân đã lên đường trở lại đơn vị từ lúc 9 giờ sáng, trong nhà chỉ còn lại Phương Ngọc và Mẹ. Người chỉ vướn, như thường lệ, mỗi sáng ông ra sảnh để chăm sóc mấy luống cải. «Phải lo mà gửi cải ra chợ, để lâu cải già trở hoa vàng hết». Sảm thi cao những bờ cát, phía nương khoai, hoa lang nở trắng, mấy bờ trục lá thật xanh, và gần trưa, khi nắng nở những hoa ngoài bãi, người giữ vườn thường lẩn vào bờ trục ngồi nghỉ mát, trước khi mang nồng cụ về nhà. Có thể là một ngày mùa hè bờ trục héo hon, nắng sẽ đậm thủng áng nắng xuống tận gốc, song bây giờ, bóng mát hãy còn đầy, gió mát rượi hơi biển — nhiều buổi gió còn lạnh băng đi nữa là k ác. Bạn nồng dần hãy còn lẩn khuất ở vườn đất bên kia, thỉnh thoảng họ rảnh rồi tạt qua ngồi xem Chủ Mau, người giữ vườn, nhất là úa, họ hỏi chủ về ông. Thiếu úy chồng tương lai cô Phương Ngọc. Chủ Mau thường trả lời, chủ là người cần thận lắm: «Khoan hãy kết luận. Vợ chồng thời nay cưới nhau án ở một mặt con chưa chắc đã vợ chồng. Chính chiến xe rách hạnh phúc bấy giờ làm». Một người khác sẽ hỏi: «Dù sao cũng tin họ sẽ thành vợ chồng. Nghe nói tháng tới cha mẹ cậu ấy từ Cần thơ ra làm đám hỏi kia mà. Chà, có chồng tuốt luốt trong đó kẽ như mắt bà mắt con». Chủ Mau sẽ cười, chủ yêu đời kia mà: «Tí gì, thời buổi này 1 giờ bay là từ Nam quan có thể tới Cà mau. Về thăm nhà mấy hồi». À, cái bọn hàng xóm ngồi lè lè mách qua, họ vẫn hỏi chủ Mau: «Nhưng co chắc ông Thiếu úy đóng ở đây lâu? Họ phải đổi đi xa chứ. Tại sao không gả con gái cho trai làng?».

Lúc này chủ Mau không trả lời. Chủ sẽ nhìn vẫn vơ lên mấy hàng mây trắng nghĩ bằng quơ về hình

49

ảnh một đôi vợ chồng trẻ. Họ vừa cưới nhau rồi dắt nhau đi lưu lạc. Họ sống ở khắp nơi, qua bao hoang cảnh, có khi họ vượt qua những giờ khắc gay go của cải sống. Tuy thế, chủ Mau nghĩ, dù thời đại, hạnh phúc cũng đuổi theo họ. Họ là cải hoa mà hạnh phúc là hương thơm; trừ khi hoa tàn, Chủ Mau thương yêu Phương Ngọc lắm, chẳng bao giờ chủ có hình ảnh một Phương Ngọc bất hạnh. Bây nhạn biển vẫn thường bay về từ lúc có hơi xuân trong miền đất ấm, chủ thấy những cánh deo luhn tự và nhịp nhàng, biều hiện một niềm an lành, gọi cho chủ mối thương cảm không đâu. Chủ đã bắt những con sâu trong lá cải, chủ nghe đài chuyện minh, vụ lang trắng với đài sâu, nhụy màu tim hoặc màu vàng. Thiên nhiên từ, ca một vần điệu mơ màng, chủ sẽ ngồi với bạn dân quê, hoặc đám đuổi theo những ý nghĩ hiền hòa về Phương, hoặc chủ sẽ nói cho bạn dân quê biết về tình thương của chủ và mối tình son kia.

Bọn dân quê thì đã tan vỡ một phần nào những gì được gọi là truyền thống tinh thần, tuy nhiên hẵn còn một nền tảng mầm nhiệm nào đó ràng buộc họ với nhau. Ngày nào họ còn leo đuổi trên mồi những dir luận là họ còn liên hệ nhau. Bọn họ đánh lối những điều thù ghét hoặc mong đợi, tức rẻ, hay vô tình nhìn thấy bất hạnh kẽ khác: tất cả đều là dấu hiệu ràng buộc một cơ cấu tập thể. Ngày hôm nay họ mang câu chuyện nàng Phương Ngọc sắp lấy chồng lên hàng đầu dir luận, quanh mâm cơm, lúc chập tối, khi đạp lúa, chẽ khoai, họ mang cuộc lý luận ra tận bờ sáu, khóm trác, có khi họ đứng trước vòm biển đợi ghe chiều về, dù sao, thê nào, chuyện Phương Ngọc sắp lấy chồng cũng nóng sốt. Nhật báo đầu eo về trời đây. Họ nào biết cái tin tâm cột, ba cột hay năm cột ở trang nhất, Bao nhiêu việc

50

xảy ra trên thế giới, chuyện da đen, da trắng, cách mạng ở Nam Phi, phi thuyền được phóng lên ở Mỹ, đang đặt ở Chí Lợi, hàng hóa Nhật binh, phát minh mới. Thủ tướng A từ trần, nữ tài tử X lăng xê kiều au mới, ô, ngay cả những gì xảy ra tại thủ đô, nơi mà quang mây vĩ đại điều động định đoạt cả vận mệnh họ, họ cũng khó mà nhận được tin tức hay những gì chính xác. Chuyện con gà mái của người hàng xóm bị con chồn cắn chết đến hầm qua họ quan tâm hơn chuyện ông Bộ trưởng Y đệ đơn từ chức. Con bò cái nữa. Bò cái đầu làng mà nói rộng cái âm hộ để để con, vàng, bò dâu quê sẽ theo dõi hy vọng cái âm hộ kia cho họ con bò con vạm vỡ, thử nồng lực mới, họ sẽ quên bằng nếu dẫu là có cái ti vi đang phát hình một nhân vật nào đó... Mái tranh này mọc ở bãi đất mai rạ kia núp sau một cây đa, vị trí có khác nhau, nhưng chỉ là những mai nhỏ, bò dâu quê chung lưng đấu cật đương đầu với hàng rào và bông tối. Giảng lược tối đa như cầu cùng phương tiện, họ tự sắp xếp lấy cải sống và chờ đợi cái chết cho mình. Bị đe nồng bởi áng mây chính trị và bị giới hạn bởi thành tri của chiến tranh, bọn dân quê đơn, lại như lớp nước trong hồ chật, cái gì nói lên ở trên? phải chàng một phần là rá rưới dir luận. Song dir luận vẫn tốt đối với Phương Ngọc.

Bây giờ chủ Mau trên đường về, ngang qua một quán nhỏ quán bán mì quảng cùng bánh béo, bánh đúc, hai chiếc bàn nhỏ pia trong đày người ngồi những cuốc cùng những đôi thúng đài trạc bò bừa bãi ngồi hàng hiên — hình ảnh này quyến rũ làm đối với Huân — có người hỏi Mau: «Ông thiếu úy còn ở nhà không, chà, coi bộ cặp đai định nhau dữ». Chủ Mau đã nhanh qua, trả lời: «Cậu ấy về đồn rồi. Đến sáng nay. Chưa Nhật lại trở về. Con rể của làng minh mà».

Lại một giọng khác: «Rè với gốc gi. Con gái trong làng cứ ra đi dàn dà hết. Mỗi năm một vài kè lợt mang đi vai cõ. May có đẹp nữa chứ. Tau nói tai trai trong làng ni dở ẹt. May có đi có ai về nó. Biết tăm như bè thả biển».

Thêm 1 giọng khác nữa, anh ta say, mùi rượu để đầy trời, nói như trong mộng: «ai chờ chồng em Phương Ngọc sau mì dám mần tôi Trung tá Đại tá làm đó. Hồi đó ông mà về ngồi tinh trưởng đầy chí tại mình nhở, ô là là, tau sẽ đề nghị ông tinh người - nhà tráng nhựa con đường quê, làm lại cái đình làng, thờ tiền hiền, lập trường trung học, tại trê làng nay đâu có dót học, à còn xây cái cầu qua sông Cái, tau sẽ xin công-tinh-nhà hát hội, đánh bài bạc xả láng, không lẽ ông bắt bỏ tại mình».

«Thôi đi cha nội, đừng có mơ ước hão huyền», một người trong bọn cắt đứt câu chuyện. Ấy thế, cuộc trân tình cứ vây quanh chủ Mau những ngày hôm nay, khi già định chính thức chấp thuận cho Phương Ngọc được gả nghĩa với

51

Huân. Bì đâu chủ cũng nghe bọn dân quê bàn tán. Lời lẽ họ mộc mạc, hiền, vui đáo đít.

Chú Mau dãy cánh cõng, vào nhà. Nắng dãy sân. Bóng mát dãy vườn. Con chim sáo nhảy nhót trong lồng. Bà mẹ đang dùng đầu đồng chui những cái cột đồng nơi chiềng giường Hồng Kong — chiềng giường đã có trong nhà này trên hai mươi năm. Phương Ngọc ngồi chải tóc trước tấm kính lớn. Trên bàn phẩn của nàng có chiếc hình của Huân. Bà mẹ hỏi: «Sao con không chịu đưa anh con lên đồn?» Phương Ngọc trả lời: «không bao giờ con đưa anh ấy rời đồn cả. Con sợ linh hồn». «May chỉ nói xóm nói bậy». Nàng Phương tươi cười: « Thiệt mà mẹ, đưa một người vào trong hàng kẽm gai con sợ lắm: Con chỉ biết con yêu anh ấy là đủ rồi».

Cây sung cao khỏi mái nhà, đứng phía sau, dãy đều dãy và thỉnh thoảng những trái chín. Nơi đó con «bat - cõ - trói - cõ» vẫn về đậu mỗi trưa, gọi tiếng gọi xa vắng hõi chõm, in âm thanh len nén trời bằng láng. Nàng Phương, láng nghe tiếng sung rụng, hồn mơ màng tới một sự vô vàn, thứ tiếng nói gọn gàng mì vó biển của tình yêu. Rồi chính nơi tàng cây đó, khu vườn này, chịu đựng mưa hè tối, trời cao và rộng, hun hút mầu xanh, mở ra cõi lòng, con tu hú sẽ về gọi mãi. Thiên nhiên và quê nhà uyển chuyển sung漫 trong tâm hồn nàng Phương, bảy giờ tình yêu tối, đã tràn lan, gió một màu.

«Bì đâu cũng nghe người ta nói về chuyện cõ Phương». Chủ Mau nói: «Người ta mừng cõ Phương có được chồng mà người ta trách có chồng xa quá, như bè thả biển». Chủ Mau cười. Con chó nhỏ đang dãy từ hàng hiên về pia hàng mát cuối sân. Rau cải được nhặt từ trong húng của Chủ Mau ra nền nhà. Người Mẹ nói: «Duyên nợ cõ Chủ ơi. Ông to bá Nguyệt xe đầu thi minh chịu đ. Gai mươi hai lứa nước...»

«Tại sao là mươi hai bến nước mè hè!» Nàng Phương đáp. Chủ Mau nhìn Phương với đôi mắt thương cảm, nói:

«Tôi cũng không hiểu tại sao không mươi bốn hay mươi sáu bến nước mà mươi hai. Đây chắc là chuyện trên trời, nói mà số mènh đi qua, chủ đâu phải bến nước có thật. Giải thích thế nõi thế kia theo hiểu biết thường tình là sai hết... này, tôi hỏi thiêt, cậu ấy còn cha còn mẹ không? Cõ Phương có chắc là cậu ấy chưa có vợ con gì nơi quê nhà của cậu? Nhỡ ra thì mệt đás».

Phương có vẻ hờn dỗi:

«Cháu yêu anh chứ cháu đâu có yêu cái gia đình anh đó. Xé qua con người, cháu tin rằng anh ấy không có lỗi đâu. Duyên trời mà ché».

Chú Mau còn đưa dài : « Cái đó sau này lời ăn
lời chém. Cố đi làm dâu tuổi muối từ mù trong Cần
Thơ Mỹ Tho, đâu có túi mà giúp đỡ cõi. Ngày xưa
tui cũng mơ ước đi vò Nam mà đi mồi tại Phan
Thiết rồi thôi. Rừng ơi là rừng. Đất nào người đó.
Núi nào cõi ấy. Sau này cõi vòi rồi biết... »

Đè gãy bóng lèn. Mây nùi bóng bị dầu đồng
và men đồng làm đen, được vẩy dưới sàn nhà. Ba
Mẹ nói, « Cho hai đứa này chiếc giường này, có
mấy đời gặp nhau trên giường này. Một chỗ hạnh
phúc. Mai này xa nhà con nhớ mẹ »

Phương Ngọc bất giác quay lại. Những sợi tóc bạc
lừa thua trên mái tóc hoa râm bồng nhạt nhòa,
trong mắt nàng, tóc tùng sợi như mây lớn, tóc tùng
sợi quay về vẫn vũ trên khuôn mặt bóng dáng mẹ
nàng. Tóc là mây nói chuyện cuối đường. Tóc nhu
reu đánh dấu tung ngay. Nang Phương buồn, trại
giác (tôi) i gày nồng theo chồng, ngoài nhà này trồ
nét hoang vu một phản, mẹ nàng một mình tuô
già, Lê Ngọc sẽ trở lại nhưng nang đau có sống co
độc được, Lê Ngọc rời phải có chồng, lại một bến
nhau, chồng nàng là ai? Chẳng sẽ đưa nàng tôi
dầu để cùng hạnh phúc nơi một bến đai quá lưu lạc
— vì không người tuôit trẻ nào tự định đoạt mình sẽ
sống một cơ chốn nhất định — con chim cuối
cung của tôi ấm bay đi, cái gì còn lại đây, biệt thự
vắng xê chim dần trong bãi cát mảnh mông, bầy
đon đòn, cái họa hoa mai, coi tu hú mùa
hế, chim hoàng yến, bóng mát cuối vườn, chiếc hồ
bán nguyệt với những hàng đài hoa noi bậc tam
cấp xuông lên, bày cá nurec trong, hoa sứ trên mặt
hồ, chiếc bình sứ, những đòn chưng ché, tấm biển
cầu đối, bokeh phi, gương lược xưa, sắc vua
phong dung trong n้อม sơn son thiếp
vang, bao nhiêu lô dẫu tịch xưa, nghìn yêu thương
cái gì sẽ cách biệt với tiếng biền chiêu hôm? ai sẽ
thái nhai hàng chục sáo ngoại sông. Cái nơi mồi
sờn mai chiếc mảnh nhỏ trời lang thang, nắng hoang
đường lướt thước mắt người? Tóc nào còn sợi nhỏ
ở khung cửa sau sau? Tai nào lắng yên trong đèn
vì tiếng chim nô cõa đất trời qua gió
và mưa. Cố tôi mấy đời đã lưu dấu trong ngôi biệt
tự này. Những sinh nở cùng những chết đi. Những
món lớn và những già nua. Mắt hồng rời tóc bạc. Bây
gờ nếu nàng theo chồng vào Cần Thơ, Lê Ngọc lại
rời đây với cuộc sống mới, anh nang chưa trở lại,
mẹ nang chết đi... ngôi nhà này chỉ là một cung điện
lạnh lẽo. Bao cát sẽ tới, Bao nhiêu năm sa một
cõi cá, iẽ đập cao kín nhà, ngôi mộ vĩnh cửu.

Nàng Phương mở lỗ nghe tiếng ai gọi, tâm hồn
totorio, i nghĩ mong lung như sóng vỗ vào bãi tri
nhac, sang tung hồn dậy được ra ngoài. Tôi buồn
muôn linh.

(CÒN NỮA)

QUA ĐÊM MỘNG MI

thôi đã qua rồi một đêm mộng mi
đôi mắt giường to, tiếng gà gáy sáng
oo

chắc chắn mặt trời còn đó phượng đài
chắc chắn phố phượng màu nắng vẫn hồng
người sẽ đi tìm về ngả đời hứa hẹn
người sẽ đi theo áo vọng chập chùng
oo

ta bồng hãi hùng cuốn người trong chăn
vắng trán thanh xuân thêm một vết hàn
hôm qua, hôm kia... chìm trong nước mắt
mai mốt rồi đây, đời cũng nực nhăn
oo

ta bồng hãi hùng muốn gào thật to
nhưng mặt trời kia vẫn hoài cõi đó
nhưng thành phố kia loài người vẫn thở
đi vắng nặng nề từng đốt sầu do
tương lai am u nặng gót xa mờ
oo

thôi đã qua rồi một đêm mộng mi
ta bồng ôm ta, thảm thương ngày mới...

TẦN HOA

ĐỜI TA NHƯ BĂNG VỆ SINH

đời ta như băng vệ sinh dùng xong vứt ra
đường

con ngựa non qua giãm dor chân
lội mاء suối không sao rửa sạch
muốn cắt chân cõi ngặt ngắn

ta nhớ ngày xưa đã bảo em
ta là thằng điên rất tỉnh khôn
quanh nấm rơm rơm để say mềm
đè mai già yếu đỡ thêm ngày xưa

gia tài ta vốn vẹn trái tim say
say người say rượu chẳng khi đầy
một mai hạ huyết em có mặt
hãy uống giüm ta cho ngắt ngây

đời em như băng bạch tuyết còn trong bao
ta nõn nào vây bần đẽ em sầu
em hãy về lội qua sông cạn
nhớ xắn quần lên thật cao

HỎ TÀ DÔN

Khi về lời nhả, mặt trăng đã chéch
về phía Tây. Lòng tôi nambi sát bờ
sông Thạch, giấc nõa khuya vẫn
không sao ngủ được. Gió sông
trung quyến rũ tôi như một người
tinh thần thoảng ở xa. Tôi ngẩn
ngơ mè mệt, trống như hồn mình
là chiếc thuyền nhỏ lặng lờ trôi
theo sông, chìm đắm trong trăng.
Hình ảnh đó, xưa, thật xưa rồi.

THẠCH HÂN : sông trăng - sông máu

□ LÊ CUNG BẮC

Hôm đó, một buổi chiều mùa hạ
năm 1959, chuyên xe đò cuối Quảng
Trị — Đồng và dừng lại ở ngã ba
làng Diệu Nga, tôi đi bộ dọc mé
sông Thạch Hân về làng tôi cách
xã thị trấn này gần 15 cây số phía
cửa Việt. Buổi chiều trong sáng,
giờ từ phía mặt sông thổi lồng qua
cánh đồng khô. Khi ngày tắt hẳn,
gió sông chợt sáng ngồi lấp lánh
bóng trăng về theo gợn sóng. Tôi
đứng lại bên bờ rách Mụ Đen, nghỉ
chân. Trước mặt tôi, giòng sông
Thạch Hân bay giờ linh động lạ
thường. Ánh trăng huyền hoặc hút
xa, chốn vòn. Những xóm làng
chạy dọc theo sông đến thăm,
mường tượng như những rặng núi
thấp.

Sông ánh tôi như một mớ
trước thauh bình, cho tôi và quê
hương. Sông là sức mạnh vò biển,
sông xé đất mà đi, băng đồng mà
vượt. Sông dâng tràn mạch sống
và tin yêu. Sông chờ đợi qua mấy
khúc, mang đời về mây ngả
Người theo sông. Sông quấn quýt
lấy người

Hình ảnh do thời súng rời chặng,
chiến trận lảng dâng từ bao lâu
nay như loài thú dữ rình rập trong
bóng tối. Gió sông Thạch Hân
cùng chịu giờ giới nghiêm. Trăng
đã mất hồn. Trang cõi đơn và giò
lạnh lùng.

Cơ đường dọc uan sông Thạch
không còn bước chân thanh thản
của những người về muộn. Tất cả
đã bị xua đuổi. Vội vã. Xót xa.

Sông, quạnh biu, buồn thảm.
Dung, vẻ nõa ngày xưa không còn
tim thấy. Tiếng hát nào ngày xưa
nghẹn lại. Chỉ còn bật lên tiếng
khóc. Chỉ còn vọng lại tiếng quản
reo hò man rợ. Tiếng gió là đường
rit đi của đạn. Ánh trăng khuất
mờ sau những vùng lửa cháy.
Chỗ đây rộn ràng binh lửa. Chỗ
đây tan nát lối đi quen. Cả một
vùng mờ mịt. Trí nhớ vỡ òa như
mây lạnh chờp rền áo ạt nước
mắt.

Gió sông còn trôi chảy đó.
Màu nước đục ngầu chất máu,
lèn bành xác giặc. Sông căm hờn. Sông tủi nhục.
Sông nối liền những trót mộng,
những cuộc tình ngày xưa, nay trở

□ gửi ĐƯỜNG NHÂN

thành lần mực tử chiến. Sông trăng
rừng minh chuyên thành sông máu.
Máu giặc oan ức, máu ta cuồng nộ.
Ôi máu dân tộc kinh hoàng tức
tưởi. Chiến tranh búa lưỡi. Xác
người giáng mõm. Máu đổ máu bay
giòng sông máu máu?

Nhin và nhớ. Những hoài niệm
lặn lội đau đớn trong ký ức. Ký
niệm bị bóp cõi chết chưa? Ký niệm
tím bầm độc được. Nhìn rướm
máu con người. Nhìn mắt lái láng
đồi mào.

Những ý nghĩ bỗn độn ghi với
vàng không sắp xếp. Ý nghĩ là
những cảm xúc dồn dập. Nói để
quên. Viết để nhớ. Chẳng cứu vãn
được. Riêng tôi, đồng bào quê
hương Quảng Trị tôi, nhân dân VN
tôi. Một số phận chung số phận bị
trói chặt hai tay sau lưng số phận
bị hít mũi đầy đi, sẽ tới đâu? Và
còn gì nữa?

Tôi hình dung những xóm làng,
những bụi hè, đồng ruộng lối đi
quen — những sáng, những chiều
quanh quần hèn bờ sông Thạch
ngày xưa. Đêm trăng sáng thát xa.
Đồng sông ngút ngàn trong tri
nhờ. Miền Nam như một con
mòng du.

Nói không hết, viết không đủ.
Chẳng thể nào an ủi trọn những
mắt mít này. Khoảng trống khó
lấp đầy. Thật lạnh.

Dòng sông yêu dấu. Suốt đời
không hề mải trong tôi dồn tang
thương mây tràn. Sông vẫn luôn
hiện với ánh sáng huyền ảo, thơ
mộng. Máu sẽ trôi hết một ngày
não đó. Vị mặn của máu không
ném đầu trồi. Cảm giác vẫn ngọt
ngào. Sông ngọt. Sông bùi. Tâm
tưởng duỗi dài trên hoài niệm đó.



CA NHẠC

HUYỀN TRÂN

Người nghệ sĩ lâm tài : hát chèo, hát dân ca, ngâm thơ

Huyền Trần bắt đầu nổi tiếng trong ngành chèo cò từ một vai lồng Thị Mầu trong vở « Thị Mầu » của G.S. Vũ Khắc Khoan trình diễn trong một tuần lễ Văn hóa của Phủ QVK đặc trách văn hóa tờ chức. Theo học ngành hát cò ở trường QGAN và KN riêng với sự chỉ giáo của ông Hàn Năng, Truyền Trần chỉ mới tốt nghiệp năm vừa rồi giữa những đố kỵ cá nhân của một vài vị thầy dạy. Nhưng trước khán giả ti vi, cô đã xuất hiện thành công với những vai bi thương hoặc lồng lơ trong các ban Tân Thanh, Hải Thọ và bạn kịch thơ Biển Thuận. Riêng trong ban Hải Thọ, vì thiếu kép nên cô hay đóng vai Nam, như trong vở « Quán đào thi » gần đây Huyền Trần đã vắng thu vai một chàng thư sinh say sưa và phản uất trước cảnh một quan Tàu bắt mất cô quán (Hồng Vân đóng).

Cũng trong lãnh vực cò nhạc, Huyền Trần đã tham gia vào ban cải lương của nghệ sĩ Võ Văn Khuê, cai tài « da nang da biệu » của H. Trần còn đưa cô sang sân khấu thoại kịch sân khấu mới với Cao Huynh và một vài đoạn kịch ngắn trên ti vi với Khả Năng, Xuân Phát để quảng cáo... công khố phiếu quốc gia. Chưa hết, vài lúc cô hát, tân nhạc trong ban Hùng Lân.

Thấy Huyền Trần xuất hiện trong những gánh chèo cò Bắc Kỳ, ít người biết là Huyền Trần là dân « giá sống » thứ thiệt, sinh ở Mỹ Tho và là cựu học sinh trường Đức Trí. Huyền Trần cho biết vì mê cái giọng dễ thương của người đất Bát, cô đã hát diễn, ngâm thơ đại bàng giọng bắc rồi chăm chỉ nghe các nghệ sĩ cùng ban để dần dần sửa cho đúng các âm TR, GI, NG.v.v...

Với dân ca, du ca

Năm 68, ngay thời mới thành lập ban Hoa Sen, Huyền Trần và

Phương Oanh là 2 « kiện tướng » của ban này. Huyền Trần chuyên hát (và cũng thích nhất) các bài Lý con Sáo (miền Nam) Lý qua Kêu và Ngồi tựa song đào (tức là bài Là rắng...).

Trong chiều hướng du ca, Huyền Trần đã đi hát tiền đồn trong đồng phục bà ba đen với Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang, Phương Oanh, Phạm Thúy Hoan. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô là lần đi tiền đồn Rừng Sát, hát trước các anh TQLC thật dữ dằn nhưng các anh đã vui vẻ hát theo toàn ban.

Sinh năm 1950 Huyền Trần đang sống đậm bậc một mình với hai đứa con nhỏ. Với nụ cười hiền lành và đôi mắt còn thấp thoáng nỗi buồn về đời sống riêng tư người nghệ sĩ lâm tài này nói nhỏ « Buồn quá nên tôi chẳng có dự tính gì cho tương lai. Chỉ biết những lúc đi hát đi diễn là cách tôi tự an ủi phận mình một tí ».



Huyền Trần hát du ca ở Phan Thiết với hai nhạc sĩ Mỹ.

THANH LAN

Với « cây dài bóng mát » đại học

Trong các nữ ca sĩ xuất thân là SV, Thanh Lan hiện là người hay hát những bài hát đề cập đến mẫu người tình đại học ấy. Đầu tiên là bài « Trả lại em yêu » của Phạm Duy nhắc đến trường Luật « con đường Duy Tân cây dài bóng mát... ». Trong thời gian mới ra bài này, nhận một buổi vận nghệ của trường Luật tờ chức tại QG Âm Nhạc và KN, Thanh Lan chưa thuộc lời nhưng khán giả đã nhất định đòi cô phải trình bày nên có hiện tượng Thanh Lan phải cầm giấy mà hát.

Vào khoảng giữa năm 71, trong vở phim kịch « Trên đỉnh mùa đông » trên tivi kể lại chuyện tình và cái chết oai hùng của Đại úy Dương hy sinh ở mặt trận Hạ Lào, Thanh Lan đóng vai Lê, một nữ SV. Một cảnh vui trong phim là cảnh tội ác an ủi phận mình một tí ».



Thanh Lan trong kiều áo của nàng Juliette

Lệ bị Dương (lúc còn thiếu úy) lái xe honda đúng phải. Trong lúc hát bài « Anh không chết đâu em » Thanh Lan trong vai góa phụ, bị vẩy đầy máu ở tóc và áo bởi hồn ma Dương (Nhật Trường đóng) hiện về.

Thật ra ngoài đời Thanh Lan là một nữ SV Văn Khoa, năm nay vẫn còn ghi 2 chứng chỉ Anh văn để lấy cho xong cái cử nhân Anh văn sau khi đã lấy... chồng Thanh Lan tâm sự vụn :

« Đứng trước đám khán giả SV tôi hơi có mặc cảm là mình không hòa minh được vì hầu như tôi không còn là SV nữa, cái vụ học hành của tôi cứ bị nghiệp ca hát, điện ảnh làm gián đoạn hoài ».

Rất gần đây với bản « Con đường tình ta đi » vẫn do ông « Ca nhân của tình yêu » Phạm Duy viết đã được T.Lan hát 2,3 show tivi khác nhau. T.Lan cho biết « phải thích lắm mới chịu hát lại 2,3 lần. Và trong bài cầu thich nhất là : Hồi người tình Văn Khoa... » và hơn thế :

« Trong lúc hát mấy bài này tôi đâm ra mơ mộng hết sức. Tôi đắm mình trong hình ảnh của một phần đời mình đã sống, nào là sách vở

« cua éay », nào là những hành lang thư viện... Những kỷ niệm đó đẹp quá tưởng như sống thật, đến lúc hết bản nhạc trở lại thực tế tôi còn đùa làm sao ấy ».

— Trong lúc các mặt trận đều sôi động, súng nổ bom rơi, đau khổ và chết chóc khắp nơi mà ở Sài Gòn mình cứ « cây dài bóng mát » với lại « Hồi người tình Văn Khoa, Gia Long... » ?

Thanh Lan đáp chậm :

— Hát như thế chỉ để xoa dịu phần nào nỗi khổ của mình và của người nghe mình hát. Hát để quên đi chủ cũ bị thảm trạng ám ảnh mãi thi làm sao sống nổi ? Vả lại chỉ hồi trước thời chứ bây giờ trên tivi mấy ông cứ khẩu hiệu với hình ảnh chiến sự thôi mà.

Và hát nhạc ngoại quốc

Chuyện Thanh Lan hát nhạc ngoại quốc được nhắc lại bởi trong một show nhạc trẻ của Tùng Giang, Thanh Lan hát bài « Mal » của Christophe. Với bài này Thanh Lan mặc đồ đầm trắng trẻ trung hơn áo dài VN nhiều lắm. Riêng khi hát bài Love Story, lời Pháp và bản tình ca « Roméo et Juliette » (2 bài đều viết bởi nhà soạn nhà nổi tiếng Henrri Manzini) Thanh Lan đã may riêng cái áo dài lè thê « Kiều Xưa » mà nàng Fuliette đã mặc trong phim.

Thanh Lan đã hát nhạc ngoại quốc trước nhạc Việt từ năm 65 khi còn học ở M. Curie. Thanh Lan vẫn hay hát những bài tình ca Pháp như Parce que tu sais, Tous les garçons et les filles trong những dịp trình diễn văn nghệ nghỉ hè, cùi trợ của hai trường M. Curie và J. J. Rousseau tờ chức chung. Đến năm 66 bắt đầu có Tivi thì Thanh Lan xuất hiện đầu tiên cùng với nhạc ngoại quốc như Sad Movie, Quand le soleil était là v.v... trong chương trình « Đêm vô tuyến » của Lê hoàng Hoa. Và trong đại hội nhạc trẻ trường Taberd năm 67, cô hát What's now my love.

Với sự tán thưởng của giới khán giả trẻ, Thanh Lan cho biết :

— Nhạc Việt, nhạc ngoại quốc gì đều hay cả. Tôi hát nhạc ngoại quốc cho có thay đổi, nhạc Việt

có khi trầm buồn lê thê quá. Nhạc ngoại quốc nhờ nhịp điệu mạnh và nhanh nên trẻ trung hơn. Và hát cái gì phải cho ra cái đó, muốn hát nhạc của một nước nào thì đầu tiên mình phải hiểu sơ sơ tâm hồn người nước đó, kể phải phát âm cho trúng giọng và chú ý thể cách trình bày. Hát nhạc nào tôi cũng phải suy nghĩ trước về cử chỉ ở mỗi câu hát.

Để biết lời hát thì Thanh Lan cho biết cô đã nghe đĩa và chép thẳng parole ra. Về các ca sĩ ngoại quốc thì cô chỉ thích anh chàng Christophe, không thích một nữ ca sĩ nào hết.

— Thi cũng như cô giáo thi thích học trò con trai hơn và ngược lại. Mà Christophe khi hát bài Mal ông đau đớn và thất tình thật.

— Lẽ ai không thất tình thì không hát được bài này ?

— ...Không hiểu sao, nhưng tôi cũng buôn theo trong khi hát nhiều lắm, đến nỗi khi hát hết bài tôi cứ đùa đùa.

Câu hỏi chót :

— Cô nghĩ sao về những dư luận kết án nhạc trẻ ? Xin đừng nhắc lại cái câu « nhạc trẻ là nhạc giới trẻ yêu thích »!

— Vâng, thật ra nếu nhạc trẻ là nhạc ngoại quốc, nhạc kích động thì không đúng lắm vì nhạc người ta có cả loại nhạc người già thích và những nhạc êm dịu rất hay. Có lẽ dư luận chỉ kết án những bạn trẻ mình thích nhạc ngoại quốc một cách quá lố chứ nhạc trẻ không có tội gì cả vì âm nhạc nghệ thuật không có quê hương.

Sau cùng được biết bản nhạc La chanson de Lara trong phim Dr. Jivago (vừa mới thu hút dân Saigon xôn xao kéo đi xem hồi đầu năm) đã được thu băng với giọng hát Thanh Lan bằng lời Việt do Xuân Vinh soạn.

P. N



Những huyền thoại trong phim YÊU

Một người tình cờ được tham dự buổi chiếu phim Yêu tại phim trường Alpha chiều ngày 14-4-1972 đã tỏ vẻ hy vọng vào sự thành công của cuốn phim. Nhóm phim Nghệ Thuật phần nào đã đặt giá trị nghệ thuật lên trên mọi tính toán khác như thị hiếu của khán giả bình dân, như chạy theo phong trào phim của người Trung hoa, nghĩa là phải đánh đắm, phải chọc cười một cách bất đắc dĩ.

Đã nhiên khán giả hôm đó có người khen cuốn phim nhưng cũng có vị chưa được hài lòng. Đạo diễn kiêm tài tử Nguyễn Long đã mènhan vật nữ xa lì đóng vai vũ nữ Trang trong phim Yêu. Và cả đạo diễn Thái Thúc Nha cũng đang tìm cơ hội để móc nối với người nữ tài tử rất tài từ này tới góp mặt vào phim sắp tới của Alpha phim. Còn nếu ghi lại ý kiến của nhóm Phim Nghệ Thuật thì cái sự vui mừng đó nó lớn lao quá và nồng nàn quá. Nhà văn Trùng Dương cho rằng cuốn phim có một sức sống tràn trề. Các tài tử khi xuất hiện đều đã diễn xuất tự nhiên đến nỗi không ai để ý tới lối diễn của họ nữa. Riêng đạo diễn Đỗ Tiến Đức thì trả lời chúng tôi là ông hài lòng với tác phẩm điện ảnh mới này.

Lý do để nhóm phim Nghệ Thuật đặt hy vọng thật nhiều vào cuốn phim Yêu vì họ cho rằng tuy cuốn phim còn cảm, nghĩa là chưa có tiếng nói, chưa có nhạc đệm mà mọi người xem đều đã hiểu hết diễn biến của câu chuyện, và thông thường thì khi cuốn phim còn im lặng như thế, ít có người đủ kiên nhẫn xem đủ từ đầu tới cuối, nhưng ở đây mọi người đã lặng im theo dõi, dõi khi bật cười thích thú suốt 1g45 phút chiếu của cuốn phim.

Huyền thoại từ cuốn Yêu của Chu Tử tùy theo cá tính của mỗi người, mỗi lớp độc giả sách của ông. Có người nhớ đến huyền thoại người đàn ông đứng tuổi đi

yên một người con gái nhỏ bé học trò của mình và cả đời gọi mình là chú. Chú Đạt. Chú Đạt đã tạo cho đời danh xưng chú và cháu.

Chú Đạt trong phim đã là ca sĩ Anh Ngọc. Khi được mời đóng phim, người ca sĩ này tỏ vẻ ngần ngại vì không tin tưởng ở những người làm điện ảnh. Trong lúc muốn phong kiém quy ẩn. Anh Ngọc không muốn để lại cho đời

giáo sư đứng tuổi, sống hơi khô khan, thiếu thực tế khi mà cái hình ảnh bé đứa con gái bé bỏng đi tắm suối ngày nào còn in rõ trong tâm đế ngô loli cười xin làm vợ cho rằng đó là định mệnh.

Huyền thoại thứ hai là nhân vật nữ. Bà Hằng là một thiếu phụ đẹp, sống cô đơn chờ cho tuổi thanh xuân qua đi trong vô vị vì đã vắng đã có lần được tin tưởng mãnh



Chu Đạt và cháu Diễm trong cảnh tình thơ ngày ban đầu tại Ao Bà Om.

một tiếng cười nhẹ nhõm khi thấy ông xuất hiện trên màn ảnh. Nhóm Phim Nghệ Thuật cũng đã làm một hành động liều lĩnh khi mời Anh Ngọc. Sự thực, trong những điều kiện để ăn khách thì Anh Ngọc thua xa những người đàn ông tài tử khác nếu đóng vai chú Đạt đó. Nhưng Anh Ngọc đã hàn hoan, yêu cuốn phim như yêu cả sự nghiệp của mình. Anh Ngọc đã thể hiện trọn vai trò một vị

liệt. Một người đàn ông kháng chiến ngu dốt, mè Hằng, ngô loli với Hằng. Thêm quá ủng hộ một tí. Và Hằng đã đồng ý hiến dâng cuộc đời con gái của mình cho gã đàn ông kháng chiến đó, tưởng rằng như thế là hiến thân cho cách mạng, cho sự nghiệp phung sự tօ quốc. Bà Hằng trong phim là một nhân vật mènhan, giới điện ảnh chưa từng biết tên biết mặt: Xuân Hồng. Xuân Hồng đã ù ê ngồi bên cửa nhà

trời đêm hú quanh. Xuân Hồng đã hoảng hốt khi trời nồi con giòng sấm sét. Nàng đã ôm lấy giáo sư Thúc để cầu cứu, để tìm sự che chở. Trong những ngày tháng chót của cuộc đời, Hằng lại mời biết thế nào là đau khổ vì yêu trong tuyệt vọng.

Huyền thoại tiếp theo là nhân vật giáo sư Thúc, bố của 4 cô gái đang xuân. Vì giáo sư triết học này lúc nào cũng bị vợ nchiec mắng là lù đù, gật gù ba phải và yếu đuối. Vậy mà trong 1 buổi tối thăm bà Hằng, một người chưa từng quen biết, đã hoảng hốt yêu như con hổ dữ vồ mồi, làm tình cuồng loạn, quên hết cả hiện tại lẫn tương lai để rồi bị thô huyệt chết vì tình yêu cháy lửa này.

Ông Chu Tử đã tạo ra huyền thoại tình yêu đối già, nay ông lại là nhân vật của Đỗ Tiến Đức để cụ thể hóa huyền thoại đó. Đạo diễn Đỗ Tiến Đức cho biết ông rất cảm phục nhà văn Chu Tử. Khi Chu Tử đang đóng phim Yêu thì người con trai của ông qua đời. Bị khủng hoảng tinh thần rất mạnh, nhưng Chu Tử vẫn tới làm việc với Nhóm Phim Nghệ Thuật. Cảnh mà ông bị bà Hằng bế, hay ông bế bà Hằng lại đúng khi con ông vừa mất.

Nhà văn Chu Tử cố gắng diễn xuất thật bình tĩnh, cố gắng một lần chót trước khi buông mình mỏi mệt bởi những bất trắc dập dồn!

Sau bốn tháng làm việc nhóm phim Nghệ Thuật đã di được ba phần tư quãng đường thực hiện cuốn phim đầu tay. Nhóm trên cho rằng sự làm việc của họ kê đã được tiền bù xứng đáng, không chắc bởi số thu không lồ, như những phim khác loại, nhưng giá trị nghệ thuật của cuốn phim.. Tài tử trong phim Yêu hầu hết là những người xa lì với điện ảnh. Trả lời điện ảnh này, đạo diễn Đỗ Tiến Đức cho biết đó là một khó khăn hùng thủ đối với ông. Nếu dùng tài tử cũ thi đở khỏi phải chỉ bảo họ những qui tắc thông thường, những khái niệm về phim mà chỉ chuyên vào phần diễn xuất. Với những người mới thi phải lo đủ cả. Phim quay sẽ tốn hơn. Thị giờ mất nhiều hơn cho sự tập dượt. Phải nói nhiều hơn. Nhưng bù lại thì phim

sẽ có những khuôn mặt mới, sẽ có những đường nét diễn xuất mới hoàn toàn do mình nhào nặn ra. Tài tử mới sẽ không có những thói quen từ những phim trước mà họ đã đóng. Như thế sẽ làm cho nền điện ảnh được phong phú hơn về tài năng nhân sự.

Chỉ vài ngày nữa là phim được chuyên âm. Nếu không có những trở ngại thì tới tháng năm, cuốn



Chu Tử trong vai giáo sư Thúc nằm nhà thương được con gá là Huyền (Minh Lý) chăm sóc



Chu Tử trong vai giáo sư Thúc nằm nhà thương được con gá là Huyền (Minh Lý) chăm sóc

phim sẽ hoàn tất để chờ đợi cờ rạp chiếu, ra mắt khán giả. Nhưng từ nay cho tới khi cuốn phim được chiếu, nói đến tác phẩm Yêu của Chu Tử, mọi người sẽ vẫn chỉ nói tới những huyền thoại. Và khi phim đã chiếu thì người ta sẽ nói tới tác phẩm Yêu vừa bằng các nhân vật

NHIEP ANH

■ LÊ VĂN KHOA phụ trách

Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả bạn đọc đã gửi thư về tòa soạn khen ngợi và khuyến khích chúng tôi nơi trang «cùng xem ảnh» này. Để kết chặt tình thân hữu giao bạn đọc và tòa báo, và để đáp lại phần nào sự hưởng ứng của bạn ảnh trong trang ảnh của chúng ta, kể từ số báo này, bạn nào có ảnh được chọn để «cùng xem» tòa soạn sẽ tặng một tháng báo kể từ sau số báo có tác phẩm được đăng.

Những bạn ở vùng Sài Gòn Giadinhs có ảnh được chọn đăng xin vui lòng đến tòa soạn vào sáng thứ năm để nhận báo biếu. Riêng các bạn ở xa, tòa soạn sẽ gửi báo biếu đến các bạn theo địa chỉ bưu điện.

Chúng tôi được thêm đôi lời, là các bạn gửi ảnh đến phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trên mặt pháp lý đối với người có mặt trong ảnh.

Mấy hôm rày trời nóng như thiêu đốt, thật khó chịu, nhưng được thấy nước, nước đầy ắp, nước trong veo trong ảnh «Ven Sông» của Nguyễn Kim Nhường, Vũng Tàu, tự nhiên cảm thấy mát mẻ ngay.

Đây là một ảnh thật vui mắt. Dù cảnh vật rất tĩnh, nhưng xem ra lại rất động, nhờ bóng nước. Mặt cầu hồn động, luộm thuộm, nhưng nhờ những chiếc lười phơi bên trên và bóng phản chiếu dưới nước tạo mảng mờ nhòa nên ảnh đỡ cứng. Bạn Kim Nhường đã khéo lựa góc cạnh để lấy trọn chiều dài của chiếc cầu, để đưa cặp mắt người xem nương hẳn xa khơi, nhưng mành lười

nơi đầu cầu dùn đồng lại thành 1 khối đen, nặng nề và chặn hẳn tầm mắt lại.

Ảnh được động hơn là nhờ hai em bé đang đi (bên mặt). Sự động góp của hai em bé lại bị giảm giá trị phần lớn vì đầu của hai em vướng sà ngang, và em đi sau lại đúng ngay cột cầu phía mặt, đầu em nằm đúng vào chữ thập khó chịu. Cả bầu trời và mặt nước bên trái không có chi tiết gì cả nên ảnh kém lý thú đi.

Chúng tôi xin có vài đề nghị với bạn Kim Nhường để thử thực hiện hầu học tập và thêm kinh nghiệm cho việc làm ảnh nghệ thuật :



«Ven sông» của Nguyễn Kim Nhường (Vũng Tàu)

1— In ảnh với giấy một số nhỏ hơn, để bớt gắt và thêm chi tiết trong ảnh.

2— In ảnh với mặt thuốc của phim ngửa lên, để đổi hướng chiếc cầu. Ta quen đọc sách từ trái qua mặt, Đề việc theo dõi bước đi của hai em bé và dù đọc chiều dài của cây cầu được thuận hơn, thử cho tầm mắt của người xem từ trái qua phải rồi ra xa vút mù khơi.

3— Thủ phỏng ảnh nhưng chỉ lấy bóng phản chiếu dưới trước thôi, rồi lật ngược lên, để có một ảnh trừu tượng với những vết màu sắc độ khác nhau vừa bạo vừa run rẩy.

Sau khi làm xong ba đề nghị trên, bạn lấy các ảnh đó để lật chung hàng với ảnh đầu tiên rồi so sánh coi bạn thích ảnh nào nhất. Trên phương diện sáng tạo, không phải ghi nhận trung thực cảnh vật là đủ. Nhiều khi cần phải biến đổi đi để có ảnh hưởng ưng ý.

Đo

Hôm nay chúng tôi cũng xin trình bày sự tranh chấp của hai tay ảnh Nha Trang là Phan Nhất Mộng và Bồ ruột của Phan Nhất Mộng. Sự tranh chấp đó nằm cả lãnh vực nghệ thuật, và máy ảnh nữa. Số là cô Phan Nhất Mộng ký niêm mối tình đầu bằng chiếc máy ảnh S: moka.còn người ấy... của cô Mộng oai vệ với chiếc Leica. Chàng chè chiếc Samoka cô lồ sĩ của nàng làm mất mặt KBC. Nàng đáp lại là Leica của chàng chưa hề chụp được một ảnh nào dễ kỷ niệm chuyện tình và sản phẩm của mối duyên lứa đời cả. Cuộc tranh chấp kéo dài đến ngày nay, khi hai người đã có với nhau 2 con người con để chứng kiến cuộc tranh chấp ấy.

Bạn đọc nghĩ thế nào, chờ Leica thì ăn đứt Samoka rồi.Nhưng nếu chiếc Leica đó thuộc hàng thượng cổ và không quen sử dụng như anh thước, quên kéo đầu ống kính ra v.v..thì chắc chắn hình sẽ kém



«Nhật hoa cho má» của Phan Nhất Mộng,(Nha Trang)

«Võ Võ».

hơn chiếc Samoka. Không phải tôi ba phải đâu nhé. Có điều máy móc dù tính vì tôi lâu cũng có lúc phản trắc vô lường, Phi thuyền không gian là sản phẩm khoa học tính vì như chờ gì ? Thế mà có mấy phi hành gia Nga đã biến ra ma trận không gian. Và đã có phi hành Mỹ trở thành những cây thanh.

Bây giờ xin mời các bạn xem ảnh của hai đối thủ.

Giáo sư Phan Nhất Mộng đưa ra ảnh «Nhật hoa cho má» còn phu quân đơn cử bức «Võ Võ». Cả hai tựa đề đều rất tinh cảm.

Bức «Nhật hoa cho má» với em bé dễ thương đang lượm mấy朵花 (lily) bỏ vào chiếc nón lá của mẹ để làm giỏ hoa. Em bé bị đặt vào giữa ảnh, quá nên kén linh

động đi. Chiếc nón là quá lớn nên lấn lướt sự chú ý vào em bé. Mặt em bé kém vui — có lẽ vì mẹ đau ốm chẳng ? (Mẹ đang chụp hình đấy chứ) Bàn tay mặt của em bé hơi mờ nhòe cách hợp lý nhưng không có hoa trên tay. Phía trên lô nền nhà và vách tường cách cỏ hoa, nên cắt bỏ đi. Ảnh có những khoảng rìa khô hiếu, như tron góc mặt dưới xéo qua góc trái và ngay bên trên vai trái của em bé. Cố lẽ do phóng ảnh.

Với bức «Võ Võ» của bồ ruột của Phan Nhất Mộng thì góc mặt cũng bị mờ nhòe như ảnh trên nhưng ít hơn. Ảnh «Võ Võ» bày tỏ tình yêu đậm đà của bà mẹ vừa cho con bú vừa vỗ về chị của đứa bé để cho nó thấy rằng mẹ thương yêu hết cả hai. Nếu lấy viết gạch

những đường thẳng từ ba mái đầu sẽ có hình tam giác thật cân đối, thật đẹp. Ảnh này được tạo trong hoàn cảnh ánh sáng khó khăn hơn ảnh trên. Nếu khéo che cho cánh tay nàng đầu em bé được trắng hơn, sẽ đẹp hơn.

Thú thật, khó mà làm vừa lòng Phan Nhất Mộng, Thôi đánh chịu nghe chửi rủa vài câu vậy. Tuy nhiên cả vợ lẫn chồng hợp tác nhau để xây dựng tác phẩm (ảnh nghệ thuật) sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Ở Saigon có nhiều già dinh làm thế và các bà chiếm giải khá nhiều trong các kỳ thi ảnh.Hy vọng một ngày gần đây sẽ có tên Phan Nhất Mộng trên bảng vàng nhiếp ảnh.

LÊ VĂN KHOA

MẠT TIC^E GIỮA TÂN CẢNH

Đại tá Lê Đức Đạt còn hay mất ?



Đại tá Lê Đức Đạt (đứng thẳng) tại sân bay Phượng Hoàng giữa Tân Cảnh và Tam Biển đầu tháng 4-72 khi tới thị sát chiến đoàn hành quân ở Dak San

Các nguồn tin từ Tây nguyên đều cho thấy Đại tá Đạt, Tư lệnh tiền phương ở mặt trận Tây nguyên đã hy sinh vì lở quật.

Tư lệnh Sư đoàn 22 BB, trấn thủ tuyến đầu mặt trận Tây nguyên dứt liên lạc với Quân đoàn 2 từ sớm ngày thứ ba 25-1 sau khi quân trú phòng được lệnh di tản về Võ Định và Kontum.

Tin bổ nhiệm một sĩ quan cao cấp khác thay thế vào chức vụ Tư lệnh sư đoàn 22 BB đã loan ra sáng ngày thứ năm sau vụ mất tích. Một bản tin thông tấn tư cho bay đó là Đại tá Trần Quốc Lộ đang cầm đầu Sư đoàn 2 Dù vẫn hành quân tại Tây nguyên từ sau tết, nhưng nguồn tin khác có vẻ chắc chắn hơn cho hay đó là Đại tá Phan Định Niệm chỉ huy trưởng trường Biệt động Quân Dục Mỹ hiện đang coi tỉnh Quảng Đức.

Như vậy là sự mất tích của Đại tá Đạt đã được coi như một sự kiện vĩng xác và hy vọng trở về của vị Tư lệnh 22 chỉ còn mong manh mặc dù cuộc chiến hiện nay

trận, nhất là tuần lễ chót với trận lớn ở đây cao điểm phía bắc đường 14 của quân Dù (trên Char lie, Delta) rồi kể đó quân Dù được đưa về tang viện quân khu 3.

Nguồn tin chót được coi là đáng tin nhất:

3— Một sĩ quan phụ tá giữ máy truyền tin cho ĐT Đạt về Koutum cho hay đã cùng đi theo ông cho chót khi đi qua vòng rào cản cù mìn nổ (không rõ do người dùng vào hay do pháo kích) đã làm ông hy sinh.

Tuy nhiên, nguồn tin cạnh giềng ông tại Saigon cho hay là Đại tá tin rằng ông còn sống vì nhận được tin tức như vậy mặc dù không thể tiết lộ được. Nguồn tin nói thêm bà Đạt có theo dõi là Sóng tuyên truyền của BV và không hề ghe được một tin gì về Đ.T. Đạt

Bản doanh tiền phương thường xuyên của SĐ 22 đặt tại ngoại thị trấn Kontum, gần bên pháo trường. Tiền diện bản doanh rộn mènh mông có một cột cờ cao dài đầu bộ Tư lệnh lịch sử của T. Nguyên này. Đây là nơi ĐT Đạt theo dõi và điều động mặt trận T. Nguyên những ngày năm 1972 khi quân BV đánh biến người và cản cứ 6 và cản cứ 5, bị lực lượng của VNCH đánh tan và diệt các làn Sóng địch như đến nỗi chỉ có xe tải không mới làm xong việc giải tỏa cản sườn đồi dày xác quân tấn công. Lúc đó Đại tá Đạt còn là Tư lệnh phó SĐ 22 cho Thiếu Tướng L. Ngọc Triển.

Về các giây phút chót trước khi bắt tin hắn của Đ.T. Đạt có 3 nguồn tin :

1— Một số Thiết kỵ binh của Thiết đoàn 14 kề lại đã trông thấy Đ.T. Đạt và Trung Tá Dư, thiết đoàn trưởng 14 nhảy lên 2 Thiết xa chỉ huy trong cản cứ Tân Cảnh. Sau khi chiếc trực thăng cuối cùng cố đáp xuống trước cản cứ bắt thành vì phòng không BV. Hai Thiết xa sau đó trúng đạn phát cháy. Hai ông rời xe trở vào hầm hành quân (hầm tam thay hầm chính đã sập) Sau đó hầm này cũng sập. Trung Tá Dư sau đó đã trở về Kontum.

2— Một số công binh kề lại đã thấy ông di chuyển một số binh sĩ rời Tân Cảnh nhưng vì mệt nhọc quá nên ông đã ra lệnh cho toàn binh sĩ cứ di chuyển để mặc ông ở lại. Sự mệt nhọc này có lẽ là do ba tháng trời ngày đêm theo dõi mặt



MÙA THU Ở BAN MÊ THUỘT

rừng thấp xanh xanh dồi cỏ nắng vàng
mùa thu về bên những sáng lang thang
đã thấy dáng em ngồi bên gốc bứa
mắt dõi mơ nhìn quên tối đang sang
em đến đây vào cùng lúc mùa thu
tóc mây man mác giึง mắt như ru
anh đến làm quen về mơ từng tối
rất dồi vỗ tình vội lờ tương tư
anh sẽ đưa em cùng khấp nơi đây
thẩm bùi cỏ tranh thăm suối nircorc đầy
em thấy gì không mùa thu tuyệt diệu
rất mơ màng cùng ngọn lá cành cây
anh sẽ đưa em cùng khấp mùa thu
hơi thở dê mê quên lửng bước về
em thấy gì không ngàn mây chèn mảng
đang rất mơ màng quên tối đang sang

NGUYỄN TIẾN CUNG

RỜI CÙNG NHƯ MÂY

hồn cõi tự ngàn xưa còn ngơ ngác
nhìn rêu phong dâú tự bao giờ
nắng trai lén chiêm bao giòng thủy mặc
vụt mờ hờ tình dò giữa cơn mơ
chân lênh đênh dặm ngàn xà lưu lạc
cho một thời băng bạc trắng như mây
ta về đây e ấp tình sa mạc
cát xóa tên, bụi phủ xuống tuổi đầy
từng lớp đá nhận chìm bao ước vọng
từng khung rêu che khuất mảnh hình hài
Lửa bập bùng nghiêng nghiêng soi chiếc bóng
bên men nồng thoảng hiện dáng người trai
hơi gió ơi vì vu ngừng gió lộng
lặng nghe ta tấu khúc nhạc kinh cầu
của muôn đời thề tình cuồn cuộn sóng
lần nhạc vàng lá tả bến mưa ngâu...

HỮU PHÚC
(kbc 4513)

NGHIÊNG ĐỜI

dời lên ngọn lửa hồng tràn
âm vang tí tách đờ vàng tà dương
ta như cát bụi dọc đường
nửa đời lăn lóc vẫn vương cội nguồn

NGHIỆP DÌ

hết hiu ghênh đá bắc lồng
mê dời gió quyền thỉnh không mây ngàn
u hoài biếc nèo quan san
ta vung kiềm ngọc võ vàng tuổi xanh
HỮU PHÚC
(kbc 4513)

LỜI CUỐI CÙNG

và râu tóc mọc dài rừng rú lợ
chân mòn thêm những buồm sáng lang thang
ưu tư lớn theo từng vùng tuổi đại
một mình ta ngồi ngóng một thiên đường
lời muôn nói bỗng không còn ý nghĩa
chưa ra đi dã tính chuyện quay về
ta bội tín với ta từ kiếp trước
nên kiếp này chịu tội với đám mè
chiến tranh hời sao vẫn hoài ở đó
có hồn ta? ta khai tử nhà ngươi
nhưng ngớ ngẩn ta không rành bộ tịch
trên mảnh đất này người mãi rong chơi
người yêu hời em là loài quý quái
nước mắt em là nước mắt hờ ly
ta muốn được làm Trương Chi thời sáo
khóc tình yêu trong đáy ngọc lưu ly
này bạn hữu sao mỗi ngày một vắng
thằng Thượng nay đã chịu cảnh lao tù
ta đi lính dời chân còn 9 ngón
mai đến chùa thăm thằng Hớn đi tu
bộ đồ lính đậm tông màu chủ nghĩa
ta thực dân luôn cả cuộc đời ta
nên râu tóc mọc dài rừng rú lợ
lời cuối cùng không được nói ra

TRẦN NGỌC KIM
(phanthiet 72)



KÉ / BÁN / MAU

nguyễn thuy long

CHƯƠNG II

— Dạ, đều được như vậy vợ chồng tôi cảm ơn mụ Tâm Thành, thiệt tình mà nói già đình tôi bây giờ khốn khổ quá.

Mụ Tâm biết rằng mụ Tư đang định kiếm tiền nữa, mụ bèn lên tiếng ngay :

— Dù là chị em với nhau, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, về việc con Nhiên làm việc ở đây tôi sẽ rất đàng hoàng về việc tiền nong, việc đó khỏi lo còn tôi giúp đỡ gì là riêng...

— Dạ dạ, tôi hiểu điều đó.

— Còn anh Tư, anh khỏe cực quá như vậy tôi thấy cũng thương hại, tôi sẽ tìm cách lo cho anh việc làm ăn để nuôi vợ con, đừng trông mong gì vào con Nhiên hết, nó cũng còn tương lai của nó...

Mụ Tâm Thành nhìn mụ Tư :

— Chị Tư đó, đã trải qua rồi, hẳn nhiên chị hiểu hơn ai hết.

— Dạ.



— Tôi sẽ lời, tôi sẽ giúp đỡ mấy người sau, có
gọi tên chốn ở cần thận,

oo

Chưa đầy một năm sau, Nhiên đã lo được cho cha mẹ nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Một căn nhà khá khang trang trong một ngõ hẻm tại trung tâm thành phố. Lão Tư không còn đi dạo xích lô nữa, và lão sống bằng nghề cầm hui và cho vay tiền dung. Tất cả đều nhờ Nhiên và mụ Tâm Thành giúp đỡ, anh Tư an phận đúng gác cửa cho mụ Tâm Thành, lão được các khách chơi cho tiền cho gong hàng ngày, con gái lão có giá nhất trong đám trẻ em chơi bời và được mụ Tâm Thành cưng chiều như con ruột, mụ Tâm Thành tin tưởng Nhiên, có khi giao cho nàng cả số sách tiền nong, hoặc có khi giao luôn cả nhà cửa cả tuần lễ, mụ phải đi đây đó để đặt thêm những cơ sở làm ăn, mụ đều bàn bạc với Nhiên về những vụ làm ăn của mụ, đồng thời mụ cũng bù đắp cho Nhiên thêm phần sang trọng.

Mụ Tư thấy con gái mình càng ngày càng có giá, mụ muốn dùng quyền làm mẹ để bắt Nhiên về, nhưng Nhiên đã qua chán bà mẹ của mình, người mẹ chỉ biết có tiền và tham lam, mụ đã quên những ngày đầu đường xó chợ. Lão Tư cũng bất mãn điều đó, nhưng với vợ không được, mụ hậm hở, đay nghiến lão :

— Tao biết hết cả, mày với con mẹ Tâm Thành có tình ý với nhau, mày muốn phụ rầy tao, nhưng tao bảo cho mày biết, con này mà, con này là con kiền lừa chờ dầu có phải thứ thường...

Lão Tư chỉ còn biết than thở với con gái, Nhiên bức bối, nàng giận mẹ cả tháng cũng chẳng về nhà. Nàng vẫn muốn grati mụ Tâm Thành, nhưng tất cả những chuyện đó không qua khỏi mắt Tâm Thành. Buổi chiều, Nhiên lái xe chở mụ Tâm Thành đi ăn nhà hàng Ngân Đinh ngoài bờ sông, mụ Tâm Thành gửi chuyện :

— Con thấy sao, nếu mày mở thêm một cơ sở làm ăn nữa ngoài Nha Trang.

— Nếu mày thấy được.

— Chắc chắn là được, những ông lớn ngoài đó có cảm tình với mày, mày tính thuê nguyên một cái biệt thự ngoài đó, cho sửa sang lại.

— Dạ...

— Hai mươi con mồi sẽ ra ngoài đó làm ăn, trong này chỉ giữ nguyên như thế này thôi.

Mụ Tâm Thành thở dài,

— Anh em bạn bè mà chẳng có ai, có mày con là bạn thân, ngày xưa nhưng bây giờ khác rồi...

Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên :

— Có chuyện gì đó má.

Mụ Tâm Thành nhìn thẳng vào mặt Nhiên ; nín cười :

— Ma tưởng rằng con là người hiểu chuyện đó hơn ai hết.

— Vậy thì chị cứ để nó ở đây, tôi sẽ lo cho nó, mỗi tháng nó sẽ gửi về nhà tiền bạc tùy theo tiền nó kiếm được, đừng trông mong hết cả vào nó, tôi nói vậy là thiệt tình thương nó, nếu không phải là chỗ quen biết thì tôi đã coi nó như tất cả những đứa gái làng chơi khác.

Lão Tư lên tiếng :

— Dạ cảm ơn lòng tốt của chị, còn về việc thẳng Tý nhà tôi trăm sự cũng nhớ chị hết,

— Tôi sẽ lánh thẳng Tý ra nội trong chiều nay và để nó khỏi phải lèu lòi ăn cắp ăn trộm tôi sẽ mang nó về đây luôn, giúp việc cho tôi, có cơm ăn áo mặc còn có tiền tiêu pha.

Lão Tư mừng rỡ :

— Nếu được như vậy thì vợ chồng tôi mang ơn chị nhiều lắm, tôi không dám rằng trên đời này lại có người tốt như vậy.

— Chiều hôm nay tôi lánh nó ra rồi nhàn tiễn về thăm nhà hai người luôn,

Mụ Tư bén lěn :

— Trời ơi, nhà cửa tôi mà thăm cái gì, nhà đâu có ra nhà.

Nhiên cúi mặt, nàng không thể nói được gì hờn nàng biết rằng Mụ Tâm Thành đã biết tất cả mọi âm mưu của mẹ nàng, nàng nhỏ nhẹ :

— Dạ, con cũng thấy như vậy, mà con đàng lẽ ra phải mang ơn má nhiều, có má thì má con già đình con mới được như ngày nay.

Mụ Tâm Thành cười :

— Người ta có số phần cá con à, nếu má không có số phần thì ngày nay má vẫn khỏe, có khi không được như má con nữa, khi gặp lại má con, nàng nhớ rằng chị em bạn cũ giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên, trong suốt một năm trời nay má đã bù đắp cho con nên người, để con được ngày hôm nay đàng lẽ ra mà con phải biết ơn má, vậy mà trái lại mà con lại có vẻ oán trách má...

Bây giờ Nhiên không còn biết nó, gì hơn là càng nhận những lời nói của mụ Tâm Thành đầy thành thật, nàng im lặng một lát :

— Con hiểu không có ai tốt với con bằng mà đã tốt với con.

Mụ Tâm Thành chụp ngay cơ hội :

— Má biết, mà con muốn bắt con về, con tình sao đây.

Nhiên cương quyết :

— Con không về đâu hết, con ở với má, con nghĩ rằng con lo cho má con như vậy đã là quả lâm rì, bây giờ má con chẳng thiếu thốn gì cho lam.

Mụ Tâm Thành cười mỉm hở ra má :

— Con thiệt là một đứa con gái khà, sau này tương lai con còn khà hơn nữa, mà biết hết, mà con cũng muốn mở mìn nhà chơi bời, muốn mang con về để câu khách

Mụ Tâm Thành lắc đầu :

— Má con ngày thơ, mà con cứ tưởng rằng nghề này dễ, thiệt ra không dễ như má con tưởng đâu, con thấy đó suốt một năm trời nay con làm việc với má, có bao giờ con thấy linh đến nhà mình làm khó làm dễ không, bao đằng không biết bao nhiêu đụng bị phả vỡ, nhưng nhà mình đâu có ai đụng đến.

— Dạ.

Mụ Tâm Thành cao hứng :

— Nếu không phải là má trông coi nơi này thì còn lâu mới đứng lâu được như thế, mà quen lớn, quen lớn là một chuyện mà có ăn cũng phải có chịu, mình biết nhà ra khi cần.

Mụ luôn luôn cười nhạt :

— Má con đó thử hỏi rằng quen thuộc có bằng mà không, chắc chắn là không rồi, nếu có gan cứ mở, mở, và đóng mấy hồi, đừng tưởng làm ấu nghè này dễ dàng đâu, mà phải chặt vật mãi mới có ngày nay.

Mụ Tâm Thành mờ mòng, mụ nghĩ đến những ngày xa xưa của mụ, những ngày đổi rach, mụ giàu

►

như một phép màu, quân đội Mỹ ào ào đến VN, mụ lén từ ngày đó, bây giờ thì quân đội Mỹ đã đi hầu hết, nhưng mụ vẫn giàu, vẫn kiếm ra bạc, những khách chơi đến nhà mụ đều là những ông tài to mặt lớn, những người có địa vị trong xã hội. Đàm gai phục vụ tại nhà mụ toàn là những thư túyền lựa khách không thể chè vào đâu được.

Bữa ăn giữa mụ Tâm Thành và Nhiên trở nên uể oải, mụ Tâm Thành thấy rằng mình cần phải nói nhiều, mụ muốn thấy Nhiên phải cảm phục mụ sống chết với mụ, mụ còn khai thác được ở nàng nhiều trong tương lai :

— Thời chuyện đó bỏ qua, mà cũng chẳng muốn nhắc đến làm chi, bây giờ mình nói đến chuyện thực tế hơn, mà mở rộng công việc làm ăn con tinh sao ?

— Dạ, mà muốn làm ăn lớn con sẵn lòng.

— Còn với má con,

Nhiên cương quyết :

— Kệ bả, bả cũng quá lâm.

Mụ Tâm Thành trở nên thân ái với nàng hơn :

— Con tinh vây là phải, con còn tương lai.

— Con chỉ sợ má con lại làm phiền má...

— Má biết điều đó, nhưng mà không ngán đâu, nhưng thứ có sừng trên đầu mà mà còn không sợ nữa là má con.

• • • • • • • • •

Cơ sở giáo dục lớn, tín nhiệm, giúp các bạn thành công

TRUNG HỌC Trường dạy bằng lối : Hướng dẫn chấm bài gửi: đến tận nơi bạn cư ngụ ; Rất thích hợp với các bạn quân nhân, công tư chức, vừa đi làm vừa đi học. Đầy đủ các lớp bậc TRUNG HỌC. Phương pháp hàn thụ có tính cách cá nhân cho từng người, bạn bè nên ghi tên học ngay để sớm hoàn tất chương trình.

Cắt hay chép lại rồi điền vào phiếu này, gửi về :

Trường TÂN HÀM THỦ

23 Nguyễn Văn Giai(gần Cầu Sắt—Dakao—Saigon)
Đ.T. 95.753

Thỉnh cầu Ban Giám Đốc Trường gửi ngay cho tôi (kin/không kin) :

Họ, tên

Địa chỉ

Tập thể lệ, mẫu đơn đề tôi có thể ghi tên họ lớp

Mụ Tâm Thành nhìn vào mặt Nhiên, mụ ngầm nghĩa nàng :

— Con càng ngày càng xinh đẹp ra, mà biết rồi đây con còn sung sướng cả một đời. Má đưa với con sẽ làm cho con một người chồng thiệt đàng hoàng, có quyền chức trong xã hội.

Nhiên cúi mặt, trong những ngày nàng sống tại nhà Tâm Thành, nàng biế^t dàn ông nhiều, nhưng nàng không để ý đến ai, những người đàn ông sang trọng, hào hoa phong nhã, nhưng họ không phải là người làm nàng thỏa mãn, họ tham lam và với vú họ iêng kỵ. Những cô gái đồng nghiệp với Nhiên gần ghép nàng với người này người kia, nhưng thật là nàng chẳng để ý đến mộ ai, say mê ai, nhiều khi nàng lại thất vọng vì họ, n hững lác đó nàng chìa giỏ đến gá ăn mày cùi giò, mà đêm nào đó nàng nằm với gá trong túp lều, từ ngày đó nàng không còn gặp lại gá nữa.

Mụ Tâm Thành đặt vào tay Nhiên, đưa nàng về thực tế :

— Con, có điều gì suy nghĩ vậy con.

Nhiên cười ngượng nghẹo :

— Dạ, có gì đâu.

— Má tưởng con có điều gì buồn nên phải nghĩ.

— Không, con không có điều gì buồn hết.

— Bây giờ mình bàn tiếp về chuyện làm ăn.

— Dạ, mà sắp đặt sao cũng được.

— Tuần tới hai mà con mình ra ngoài đó coi nhà coi cửa, nếu được thi mình bắt tay vào làm.

— Còn những khó khăn.

Mụ Tâm Thành mỉm cười :

— Con khỏi lo, mà đã thu xếp hết rồi, nhưng có điều là con cần phải hy sinh.

— Con hy sinh ?

— Chờ sao nữa, nhưng là thứ hy sinh nhẹ nhàng không chứng cớ lợi che con mai sưa.

— Con không hiểu.

— Rồi con sẽ hiểu, mà tinh hết rồi, mà cũng đã sắp đặt tất cả, mà kinh nghiệm nên bây giờ làm sao có phương pháp làm, không thể thất bại được.

Nhiên cười :

— Cùng lâm thi mà biểu con ngủ với một ông lớn nào chờ gì ?

Mụ Tâm Thành cười thành tiếng :

— Thị quanh đi quẩn lại cũng vậy cả, mình phải nắm được chớp mình mới dễ làm ăn, thời buổi này mà.

— Dạ.

Mà có cả một kế hoạch làm ăn, con đừng lo, nếu con còn hợp tác với má lâu dài con sẽ thấy mà không tầm thường.

(CÒN NỮA)



Câu chuyện của bé Oanh

(Tiếp theo trang 25)

lên tuồi trong đoàn người lái, nay lâm râm kể vải trời phạt, cảng khiêu cho bé Oanh sợ hãi... Nó muôn khóc nhưng khóc không được, chỉ thấy toàn thề chử thâu cùi đau, đòi chán trần rướm máu vi sau ba ngày lội rừng đòi giày da đã rách nát không còn tái được... Chỗ mài đèn khi chiều xuống, tiếng súng thưa dần rồi im bặt... Đoàn người mới bắt đầu cưa mình di chuyển. Nhưng ta người nằm ngắn ngang trên bãi chiến... Người mất đầu, kẻ mổ mắt tháo lao cái chết tức tưởi... Đầu lâu cũng chỉ toàn là máu với những đám tảo còn ngút khói... Oanh không còn sợ hãi, không còn biết ghê tởm máu me, con bê bắp già cũ như một cái xác không hồn, lặng lẽ theo đoàn người tiến bước... Thẳng tít trên tay không hiểu sao lại chả g khóc la gì cả, nó trung gìn với nụ cười hồn nhiên trên môi...

Sau năm ngày lặn lội, đoàn người đến được Chợ thành, họ được mấy anh lính sứ đoàn ở đây tiếp rước lũ té, sự sống trở về trên tay. Oanh cảm thấy an ủi phần nào ở vùng đất xa lạ này. Lần la đến những người quen hỏi han việc trên An Lộc, có người bảo cho Oanh biết hai đứa em trai ở nhà Cầu họ nó đã bị chết vì đạn lạc, con cha mẹ Oanh tin tức ra sao thì chẳng ai hiểu cả... Không hiểu đó có phải là sự thật không nhưng cũng làm cho Oanh khóc hết nước mắt trước thơ.

LIÊU QUỐC

Lá thư

« thắc mắc »

(TIẾP THEO TRANG 10)

g — Construction and transportation activities of the firms is being carried out with the visible use, presumably unpaid for, of military assets and equipment.

These and other aspects of the operations of these firms could cause the most serious problems for both our governments when they become public knowledge, as they are certain to be. Since various representatives of the private sector have expressed to us their concern about the aggressive role of the MMASF-associated companies and their potential for shouldering competition aside through their access to military personnel, resources and influence, it only a matter of time before the American press will begin to write stories on the military involvement in commercial enterprise, and this will lead to a Congressional investigation and outcry.

In view of the above concerns, which are shared by all elements of the US Mission, including MACV, I propose that discussions be held between representatives of your government and the US Mission in order to reach agreement concerning the present and future operations of the MMASF.

.....

I am hopeful that a discussion of the issues raised in this letter will help clarify the several problems that these military economic activities of the Ministry of National Defense present to you and to us lead to the development of a policy which will be of benefit to Vietnam and which can be supported by my Government.

With kind regards.

Sincerely,
Ellsworth Bunker
American Ambassador



cười đò buồn

Tự túc

Nhà kinh tế học say mê với những lý thuyết kinh tế bô rơi cô vợ trẻ. Một hôm về nhà, nhà kinh tế bắt gặp cô vợ đang nằm trên giường cùng với một chàng trai lạ. Bèn hỏi :

— Cô làm cái chi vậy ??

Tỉnh bơ, cô vợ đáp :

— Em quên chưa nói cho anh biết.. bắt đầu từ hôm nay em thực hiện một kế hoạch ngũ niên... sinh lý tự túc.

Trường hợp đặc biệt

Một thiếu phụ trẻ, đẹp, tới phòng mạch bác sĩ sản khoa để thăm thai. Sau khi chuẩn bị, bác sĩ nói :

— Thưa bà, đây là một trường hợp thật đặc biệt Cái bào thai nằm theo một vị thế hết sức khác thường...

Thiếu phụ tím tím cười :

— Dạ thưa bác sĩ, điều đó chẳng có gì là lạ, vì chắc bác sĩ cũng biết, trong chiếc xe hơi N360... quá chật hẹp...

Châm hiếu

Một bà sờn sờn, vẻ danh dâ, bước vào tiệm ăn, gọi ly cà phê sữa. Người bồi bưng tay cho bà ta một ly trà nóng hổi nhưng không hiểu tại sao thế nào anh chàng lai không đưa bà cái muỗng.

Người đàn bà bèn đỗ giọng chua ngoa :

— Làm sao tôi có thể cho tay vào mà khuấy ly cà phê nóng thế này được ? !

Hai phút sau, người bồi trở lại, đem theo một ly khác và cũng lai không có muỗng. Người bồi lễ phép nói :

— Dạ thưa bà, ly này nguội hơn.

Lép xẹp

Trong thấy ông chủ vội vã đi ra nhà ngoài để tiếp khách trong khi các quần chưa kịp cài, người đàn bà gái nhắc khéo chủ :

— Thưa ông chủ, ông quên chưa cho xe vào ga-ra !

Ông chủ, vì đang hối hả với chiếc xe mới sắm được vài hôm nên lại tưởng rằng cô sen đã khoái và để ý tới chiếc xe của mình. Khi khách đã ra về, với một vẻ hết sức trọng trọng, ông hỏi.

— Nay cô sen, cô thấy chiếc xe của tôi có khá hay không ?

Người đàn bà gái lại tưởng ông chủ định dở giọng «lầm cảm», bèn trả lời :

— Tuy nhiên, cũng có điều em có thể nói được là hai cái bánh sau của chiếc xe, nó... lép xẹp à !

giới thiệu sách

TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH !

HÃY TÌM ĐỌC :

VÔ MÔN QUAN

Gồm 48 Công án Thiển do Thiển sư Vô Môn (1183—1260) bình tụng.

Bản dịch của Trần tuấn Mẫn có cả bản chữ Hán, phiên âm và lời chú giải, thêm 8 bức tranh thủy mặc hình ảnh của các thiển sư.



Tại số 53/18 đường Nguyễn Khắc Nhu
(Ngã tư Cô Bắc — Nguyễn khắc Nhu)

Châm cứu toàn khoa

Sáng 9 giờ — 12 giờ
Chiều 3 giờ — 6 giờ

BỆNH CẤP CỨU TIẾP THƯỜNG TRỰC

Nhật Ngữ Tứ Âm

Do 4 nữ giáo sư phụ trách,
có lớp đặc biệt, tuần 10 giờ trong 3 tháng
cho các SV chuẩn bị du học tại Nhật

GIÁ BIỂU QUẢNG CÁO TRÊN TUẦN BÁO ĐỜI

Vì giá giấy báo tăng, kể từ 1-1-1972, tuần báo Đời phải tăng giá biểu đăng quảng cáo như sau :

— TRANG BÌA SAU : 20.000đ. mỗi kỳ
— TRANG TRONG : 15.000đ. —
— 1/2 TRANG TRONG : 8.000đ. —

Chúng tôi tin tưởng quý vị thân chủ thông cảm, và chúc quý vị thành công, thịnh vượng

- Chiến tranh bùng nổ lớn, số phận đất nước minh ra sao qua những quỷ dịch của các thầy nổi tiếng ?
- Vận mạng nhà cầm quyền liên quan vận mạng đất nước không ?
- Làm sao bảo vệ sanh mạng trong thời chiến ?
- Số lợ của những cỏ bị bắc và của những tướng tá chết yêu.
- Địa lý của dinh Độc Lập và các Chùa Ánh Quang, V.N Quốc Tự, Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm.
- Đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo, Công Giáo, Subud, Bahai trước thời cuộc.

NHỮNG VẤN ĐỀ HUYỀN BÍ LỚN TRONG :

KHOA HỌC HUYỀN BÍ

Tuần báo của những người tìm lành, tránh dữ.

SỐ RA MẮT : ngày 7-5-1972. Xin đón mua ngay kẻo hết.

Giá 50 đồng

XI-RÔ

PROMET

H
TRANG
I

KNS 129N/BYT/BCDA

trị các chứng : MẮT NGỦ, HO SUYỄN

PHONG NGÚA, NÓI MĒ DAY



Tâm sự bạn đời

Từ đồi Delta

Saigon 17-4-72

Kính bá

Thưa bá, cháu là độc giả tuần báo sống trong 4 hay 5 năm về trước, những năm gần đây với cuộc đời linh chiến, tuần báo cháu thích đọc nhất, ấy là Đời do bác chủ biên.

Nhưng thưa bá, vì là linh tiền đồn nên có nhiều tháng không đọc được Đời, cháu cảm thấy mình vắng một cái gì mà không thể thiếu được.

Hôm nay được về Saigon vì một vết thương khá nặng trong một trận tại ngọn đồi Delta nên cháu được tha hồ đọc Đời.

Kính gửi đến bá bài thơ cháu đã làm ngay nào trên ngọn đồi Delta.

TRẦN KIM VÂN

Võ xé và rác

Thưa Ông,

Tôi đã đọc báo Đời số 126 nói về vấn đề «võ xé» và «Quai xé». Quý báo có đưa đề nghị lên chánh quyền : «Nếu có cần bắn vài trăm

tên trộm xe, dân chúng cũng không phản đối».

Thưa Ông, thật như vậy. Vì tôi thiết nghĩ những kẻ vồ xé, quái xé không phải là những kẻ đói ăn, thiếu tiền để sống, mà là kẻ lười biếng lại thích chơi bời ăn nhậu.

Tôi thấy có rất nhiều trường hợp như gia đình công chức lương không đủ sống, nghèo quá, chạy ngược chạy xuôi, vay nợ lãi đắt mua được cái xe, ngày đi làm công sở, tối về chạy xe ôm để kiếm 2 bữa cơm rau cho bày con dại, thế mà chúng nỡ giết để cướp xe, bán đất bán rẻ lấy tiền ăn nhậu phung phí thì thật cái tội của chúng còn hơn tội Cộng Sản giết người. Xử bắn là phải. Ông ra đề nghị đó rất đang được hoan nghênh hết mình.

Sau đây là vấn đề Mỹ quan của thành phố mong quý báo cũng nên lưu ý chánh quyền. Tôi thấy chánh quyền đã tồn rất nhiều giấy mực và nước miếng để kêu gọi dân chúng giữ vệ sinh chung cho thành phố mà hoàn toàn vô hiệu.

Thưa Ông, ngày còn Pháp thuộc Hễ ai xả rác ra đường là bị phạt, lề đường trước cửa nhà ai có rác là bị phạt, thành phố lúc đó sạch sẽ biết bao, mà chánh phủ lại thu thêm được 1 số tiền phạt đang kè.

Tại sao bây giờ chánh phủ lại không làm như thế, cứ kêu gọi suông rồi làm những biểu ngữ căng dọc đường làm gì cho tốn công vô ích như thế.

Kính thư
MỘT NGƯỜI DÂN SAICON

TRẢ LỜI :

THUA ÔNG, tòa soạn Đời đang sửa soạn một chủ đề về Saigon Đó Bẩn nói về Rác, khói xe, phỏng uế ăn mày, và... ông Đa Trường SG,

In chưa đẹp

Thưa Ông :

Cũng xin có đôi ý kiến : Đời mấy số gần đây kỹ thuật ấn loát xem chừng có vẻ chưa dày đủ lâm trong việc trông nom vậy. Dĩ nhiên là nó vẫn đáng yêu nhưng nếu máy trang ôp-sét rô-ta-ti được chăm sóc kỹ càng hơn một chút nữa thì vượt quá kỹ thuật ấn loát của báo chí của VN nhiều lắm rồi đấy. Và nữa, sao không làm một số về các quan thái thú tân thời được nhỉ ? Liệu chừng minh có thể khơi mào vụ Việt Nam Hóa cái nền hành chánh của nhà nước Giao Chỉ được chăng ?

Báo chí bây giờ thì là cả một sự buôn lòng cho dân trong làng ngoài họ, nhưng với tờ Đời, quý vị đã có đủ can đảm và chuyên nghiệp để tờ báo sống vững và sống đẹp là cả một điều hallel diện vô cùng.

Phú Quốc

TRẢ LỜI : Cảm ơn nhau xết của bạn, bạn Anh Điền luôn luôn cố gắng để phần kỹ thuật được hài lòng hơn.

Đề tài của bạn rất hay, sẽ thực hiện



LỄ NCHĨA LIÊM SÍ



耻廉義禮



A soft-focus photograph of a woman's face and upper body. She has dark hair pulled back and is wearing a light-colored top. She is holding a large bunch of vibrant yellow flowers, possibly daffodils, in front of her. The background is a warm, out-of-focus pink and orange.

COLLEGE
UNIVERSITY
SEP 21 1972
LIBRARY

Muốn tươi vui
trẻ đẹp mãi như
mùa Xuân

NÊN UỐNG

ACTIVIT