

ĐỜI

CHIẾN TRƯỜNG
NỘI SÓNG



ĐỒI

SỐ 128 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ
TUẦN LỄ TỪ 20-4-72 ĐẾN 27-4-72

**ĐẶC BIỆT: CHIẾN TRƯỜNG
NỐI SÓNG**

• NHỮNG TRẬN ĐÁNH QUYẾT
ĐỊNH HỤT TRONG 10 NĂM
QUA: *người xứng* • MỤC TIÊU
CHANH TRỊ CỦA BA MẶT TRẬN

CHANH TRỊ:

• THẾ MỸ NGA TÀU TRONG
CUỘC TẤN CÔNG CỦA BẮC
VIỆT VÀO NAM: lý do guyễn
• NGÀY CHIẾN TRANH VIỆT
PHÁP BÙNG NỔ: HỒ CHÍ MINH
VỚI KẾ HOẠCH NAVARRE

VĂN NGHỆ:

• ĐÈN HÒA QUỐC TỒ: *ngò
giai* • MỘT MẨN BÌ HÀI: *caset* • PHIEU: *tède* •
QUANH GIẢI THỞ 1971: *lè
phatrangchi* • NỐI LÒNG NGƯỜI
PHƯƠNG TÔNG: *cungtichben*
• KẾ BẢN MÃU: *nguyễnthuy
long* • GIỮA NHỮNG NGƯỜI
BÃ CHẾT: *hoanghaidu* •
• LUẬN VỀ TIỀU THUYẾT: *doanquocesy*.

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN:

• NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ
ĐỜI • SINH TỬ PHỦ • TRANG
THƠ • ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI
BUỒN TINH HOA • THỜI SỰ
THẾ GIỚI • THỜI SỰ TRONG
NƯỚC • ĐIỆN ẢNH • NHIỆP
ẢNH • S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm:
Bà TRẦN THỊ ANH MINH
Chủ trương biên tập
CHU TÙ

Tòa soạn 143—145 Cống Quỳnh S.G.
Đ.T. 22.323
(Phát hành mỗi sáng thứ năm)

Nước thanh bình Ba trăm năm cũ

Đúng 300 năm trước đây, vào đầu mùa mưa năm 1672, hai họ Trịnh Nguyễn đã mở một trận thư hùng sau chót, để chấm dứt cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn suốt 45 năm, từ 1627 đến 1673.

Trong chiến dịch 1672 đó, chúa Trịnh Tạc ở xứ Bắc đã huy động 100 ngàn quân với voi và chiến thuyền, phá vỡ lũy Đồng Hới và đao hầm tới sát chân lũy Tiên Ninh. Nhưng thành lũy phòng thủ của quân Nguyễn quá vững vàng, nên sau khi tấn công mãi, quân Trịnh mỏi mệt, khí hậu quá lạnh lẽo, lại lo ở đất Bắc có nội loạn, Trịnh Tạc phải rút quân về.

Sau trận thư hùng đó, hai họ Trịnh Nguyễn mặc nhiên hưu chiến theo kiểu «chiến tranh tàn lụi» và nước ta được hưởng 100 năm kề như thanh bình.

Lịch sử tình cờ lại diễn ra một trận thư hùng lớn lao giữa hai miền Nam—Bắc Việt Nam vào năm 1972, đúng 300 năm sau.

Chiến trường vẫn là miền đất cũ; hơi lui xuống phía Nam, từ sông Nhật Lệ (Quảng Bình) xuống sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Thêm vào đó lại còn 2 chiến trường Tây Nguyên và Bình Long.

Và người ta lại nuôi một hy vọng mong manh: trận chiến 1972 sẽ là trận đánh chấm dứt cuộc chiến tranh Nam Bắc hiện nay, như trận đánh 1672 hồi 5 thế kỷ trước.

xx

Vào số báo đầu năm nay, nhân chuyến Nixon đi Tàu, trên trang báo này chúng tôi đã nêu lên một ước nguyện là những lực lượng chống đối ở VN hãy thương nhượng để tìm một giải pháp của người Việt Nam nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam.

Đó là ước nguyện tha thiết của tất cả mọi người Việt Nam yêu nước.

Ước nguyện đó nêu lên, chưa được hai tháng, thì đã được trả lời bằng những trận đánh long trời lở đất ở miền giới tuyển, rồi tiếp theo ở Miền Ba Biên giới và ở Bình Long.

Là những người tha thiết với Hòa Bình dân tộc, chúng ta nhất định phải lên án những kẻ gây chiến.

Cuộc chiến tranh đã giảm cường độ từ mấy năm nay bỗng lại bùng lên mãnh liệt, mà nguyên do chính yếu là nhà cầm quyền miền Bắc đã gởi gần 10 sư đoàn trong số 14 sư đoàn Bắc Việt vào Nam.

Nhà cầm quyền Hà Nội cố gắng đánh một nước bài chót để chiếm phần trong trận chiến này, dù biết rằng các thế lực để quốc Nga, Tàu, Mỹ đã và đang thỏa hiệp với nhau. Sự xâm lăng của Hà Nội không ích lợi gì cho dân tộc mà chỉ làm tiêu hao sinh mạng, của cải, gây thêm cảnh tang tóc cho dân tộc và đưa số phận dân tộc vào sâu thêm vòng kiềm tỏa và thao túng của ngoại bang!

Cuộc xâm lăng đó, rồi cũng vô ích như hơn 10 năm chinh chiến vừa qua, cũng vô ích như 45 năm chiến tranh Trịnh Nguyễn.

Lịch sử sẽ phê phán hành động mù quáng của đảng Cộng Sản Bắc Việt, cũng như đã phê phán 2 họ Trịnh Nguyễn 300 năm trước.



KHA TRÂN ÁC

Lãnh tụ

Một ban ở Quảng Ngãi kè che Đầu Gối câu chuyện sau đây về dân biểu André Trần Văn Đôn, một lãnh tụ sáng giá của miền Nam có nhiều triển vọng làm Thủ Tướng nay mai. Trong một cuộc viếng thăm đồng bào cù tri ở Quảng Ngãi, ông Đôn đã đặc biệt viếng thăm căn nhà của Phạm Văn Đồng đương kim Thủ tướng Bắc Việt, cho mời những bà con quyền thuộc của Phạm văn Đồng tới để ghe ông nói chuyện về tình hình đất nước và giải pháp hòa giải dân tộc. Sau đó ông đã chụp chung một tấm hình với những quyền thuộc của Phạm Văn Đồng. Cúp chung để làm gì, nếu không phải ông hy vọng ngắn ngủn rằng tấm hình sẽ được chuyển ra ngoài Bắc cho Phạm Văn Đồng coi để Đồng thấy rõ tấm lòng thành của ông.

Ông Đôn là người về nhất trong cuộc bầu dân biểu nhiệm kỳ 2 vì ông là người duy nhất tranh thủ được sự ủng hộ của những lực lượng phe phái đối lập của chính quyền cũng như của Phật Giáo ÁQ, của quân đội, cũng như của công giáo, của Mỹ, cũng như của Pháp. Chỉ còn thiểu Cộng sản là ông chưa có sự ủng hộ.

Bây giờ với bức hình chụp chung với quyền thuộc của Phạm Văn Đồng chắc chắn là ông tranh thủ được sự ủng hộ của Cộng sản và trong tương lai nếu có cái mà người ta gọi là chính phủ liên hiệp chạy đằng trói chức Thủ tướng, cũng không thoát khỏi tay ông.

Phải phục hồi Qui Tiết Kiệm Quân Đội

Vụ Cộng sản Bắc Việt xua quân công khai xâm lăng miền Nam làm lu mờ vụ Quỹ tiết kiệm quân đội mà một dân biểu gốc lính đã gọi là «một trận chiến khốc liệt giữa Tướng và Tướng, giữa người bẩn và người sạch, giữa trò cùng một thầy, giữa tài pbiệt với quân nhân, giữa ngoại bang với dân tộc Việt, giữa bà lớn với bà lớn, giữa âm mưu nô lệ hóa quân đội VN với chủ trương quân đội tự túc tự cường...»

Vì cái scandal quỹ tiết kiệm quân đội là một scandal vĩ đại, báo Đời định làm một số đặc biệt về quỹ tiết kiệm quân đội, lập 1 cái chiêu dịch đòi phục hồi quỹ tiết kiệm quân đội, nên Đời đã thu thập đầy đủ tất cả mọi tài liệu công khai và bí mật để đưa vụ này ra ánh sáng công luận. Người gốc VN quỹ tiết kiệm ra sao? Khi nào cạnh pháp lý của vấn đề ra sao? Thái thú Bunker đã can thiệp đòi giải tán quỹ tiết kiệm quân đội ra sao?

Tuy nhiên là quyết định của Hội đồng Nội các trong phiên họp chiều ngày 23/3/72 mà phiên họp «hẹp» đưa ra «nguyên tắc» Quân đội không hoạt động kinh doanh và hạ lệnh giải tán Quỹ Tiết Kiệm quân nhân. Số «thanh toán quỹ tiết kiệm quân nhân có hợp pháp và hợp lý không?

— Trước nua là trách nhiệm, chịu trách nhiệm trong vụ này là 1 triệu người lính VN cũng cam chịu. Do đó Đầu Gối không những đòi duy trì quỹ tiết kiệm, mà Đầu Gối còn hò hào các quân

nhân, nếu có sự thanh toán thực sự quỹ tiết kiệm, sẽ không nhận sự hoàn lại số tiền 5.000\$ trả lại cho mỗi người lính. Dùng như ký giả lão thành Nam Định đã nhận định trên báo Quốc-hà-Nam, quỹ tiết kiệm của một triệu quân nhân không phải là «một cái hụi của một số tư nhân mà một sốm một sốt thanh toán» không xét tới tính pháp lý?

Việc quỹ tiết kiệm hoạt động hợp pháp đặt dưới quyền bộ Quốc phòng mà TT là Tổng tư lệnh sau. Quỹ tiết kiệm lại bỏ vốn ra kinh doanh trong 5 công ty đã được thành lập cho phép.

Như vậy Chính phủ cho phép có là TT cho phép không ai khác.

Còn về lý, Hội đồng nội các «thanh toán quỹ tiết kiệm» là sai lầm. Bởi vì quỹ tiết kiệm đã là công ty. Ai muốn nói là nói 1 triệu quân nhân có quỹ tiết kiệm phải coi họ như có phần trong 5 công ty. Họ không chịu thanh toán. Tự nhiên không ai có quyền trả cổ phần và tài sản cho lý và để dàng vậy. Tiếng nói chót, phải là riêng ai của một Triều cổ phần đã đóng quyết định. Cần cứ theo hán pháp dân có thua gì không yểm. Dân chúng hận phương dở thay lo ngay ngày vi báo chí nhất định, đánh đổ chủ trương «bế tin» đầy nguy hiểm của chính phủ, vẫn phản ánh trong đối đầu dữ tình hình chung mặt trận toàn quốc. Đặc Thủ nghe một phóng viên mặt trận vừa chân với chân ráo rít tòa soạn viết bài tường thuật kể lại cảm tưởng hả hê của người lính tràn khi cầm đọc tờ báo tràn ngập tin và hình ảnh mặt trận. Ít ra, các bài tường thuật của báo chí

chết hết là nguyên nhân của tiếng nổ long trời đó. Dự luận các sơn đều cao rằng: Tòa Đại sứ Mỹ không muốn quân đội hoạt động kinh doanh. Nhưng, tại sao ba năm trước cũng vẫn ngoài Bunker lại mặc nhiên chấp nhận cho quân đội kinh doanh?

(Xem tiếp trang 58)

đã được thành công khai đã được thành công và cả tòa Đại sứ Mỹ chấp nhận các cuộc khánh thành Công Ty (Ký Thương Ngân hàng VN ký nghệ tạo tác công ty) và Công ty sản xuất công ty và Công ty sản xuất (phản) đã được Việt Mỹ tán thành và khuyến khích những ty hợp pháp nói trên.

Câu hỏi thứ ba: Nguyên nhân thành toàn đó. Quý Triết Kiệm Quân Nhân đã được thành lập triều đại của đệ nhị Hoa Nghĩa là có mặt Tổng Nguyễn Văn Thiệu và Bunker. Hiển Pháp đã thông là tổng tư lệnh cao quân lực VNCH» (diễn ra là quỹ tiết kiệm của 1 triệu quân nhân phải là cái «hụi» số tư nhân mà một sốm một sốt thanh toán» không xét tới tính pháp lý?

Việc quỹ tiết kiệm hoạt động hợp pháp đặt dưới quyền bộ Quốc phòng mà TT là Tổng tư lệnh sau. Quỹ tiết kiệm lại bỏ vốn ra kinh doanh trong 5 công ty đã được thành lập cho phép.

Như vậy Chính phủ cho phép có là TT cho phép không ai khác.

DÒNG ĐỜI

VÕ MỒM

Từ khi BV xua đại quân tràn qua Bến Hải đánh thốc và Đông Hà, mở mũi dùi vào An Lộc, Kontum, bộ mặt của báo chí bỗng đổi mới hẳn ra. Ngoài trừ một số ít «cháy nhà ra mắt chuột» ra mắt bệnh BV, còn hầu hết các báo không ai bảo ai đều ý thức rõ trách nhiệm của mình, làm sao cho dư luận khỏi bị trật đường trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Có người theo dõi ban tin tức một tờ báo ngày làm việc mới thấy các ông đầu bếp để ý từng ly từng tí, từ việc trưởng thuật tin tức đến việc đặt tit. Màn báo ai chẳng muốn đặt tit cho nó, bán báo cho chạy nhưng có lẽ không ai muốn tau rập bán nước.

Mặt trận báo chí ở thành phố xem ra vô cùng hảo haling. Các cuộc đột kích, phản công v.v... của trên trang báo có hiệu quả rõ ràng. Bằng cách nào cũng bán chạy như tôm tươi. Như tờ Sóng Thần, số phát hành trong 1 ngày dầu từ khi tinh hình mặt trận nổ tung đã lên tới con số kỷ lục 50 ngàn số một ngày. Thấy mà ham.

«Báo chí yểm» như rứa là nhất rồi đâu có thua gì không yểm. Dân chúng hận phương dở thay lo ngay ngày vi báo chí nhất định, đánh đổ chủ trương «bế tin» đầy nguy hiểm của chính phủ, vẫn phản ánh trong đối

đầu dữ tình hình chung mặt trận toàn quốc. Đặc Thủ nghe một phóng viên mặt trận vừa chân với chân ráo rít tòa soạn viết bài tường thuật kể lại cảm tưởng hả hê của người lính tràn khi cầm đọc tờ báo tràn ngập tin và hình ảnh mặt trận. Ít ra, các bài tường thuật của báo chí

không đến nỗi bóp méo sự thật, hay tệ hơn nữa là phía toàn chuyện dưa dưa như mấy anh Vẹm.

Có thể nói là trong trận võ mồm, báo chí một mình bao sán. Còn nhà nước tuy mang tiếng là có hai phương tiện thông tin và súng rồng lại vừa rẻ tiền, đến tận các hang caving ngõ hẻm nhưng «ép phè» xem ra không được bao nhiêu. Trò chơi tuyên cáo tuyên ngôn, cop bi theo lối thông tin thời đài Nhất Cộng hòa mỗi khi có biến cố đã cũ mèm, rứt cục chỉ làm mất thì giờ chứ không truyền truyen nổi ai. Trong cuộc chiến tranh dam diệu hiện nay, nếu thiếu báo chí, dân tình sẽ vô cùng hoang mang khi nghe đài phát thanh CS đã đánh, mà hoang mang luôn khi nghe đài phát thanh của nhà nước. Đó là sự thật, tuy là sự thật có thể làm nhà nước buồn rười.

Nói như rứa không phải là kẻ công kênh cầu báo chí nhưng để nhà nước nên sòi lại gáy trước khi mạnh tay hốt báo v.v..

Về phía nhà nước, thay vì chính sách tuyên truyền mè ngú cũng nên thử bồ dát, nhìn thẳng vào sự thật nghe ngóng xem dịch ăn tục nói phét đến cỡ nào để còn lát lẩy.

Với cuộc chiến tranh giới tuyến, BV tăng không cho miền Nam chính nghĩa. Tại sao ta không phát cao chính nghĩa cho tổ trưởng mà cứ mắc cở dẫu diêm ?...





Nhân chiến trường sôi động kiểm điểm lại

Những trận đánh quyết định hụt trong 10 năm qua

● NGƯỜI XỨ HUẾ

Ngày 01-10-1963, Tướng Trần Văn Đôn với tư cách Tổng Tham Mưu Trưởng QĐVNCH đã tuyên bố chắc chắn rằng: «Tôi tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng vào năm 1964». Đến ngày 31-10-1963, Tướng Paul Harkins Tư Lệnh Phái Bộ Viện Trợ Quân Sự Hoa Kỳ tại VN đã chia sẻ niềm tin tưởng lạc quan của Tướng Đôn khi ông xác nhận: «Chiến thắng không còn xa nữa và tôi có thể tuyên bố rằng việc chiến cuộc chấm dứt đã thấy rõ».

Tuy vậy, thực tế sau đó đã minh chứng gằn như ngược lại. Vài tháng sau, Mỹ từ hàng không ném bom Ticonderoga khởi đầu dội bom miền Bắc nhằm mục đích hợp với một vài hành động khác nhau, thi một phần của kế hoạch quân sự nói trên lanh đạo Hoa Kỳ thời bấy giờ quan niệm rằng phương bắc buộc phải đầu hàng hay ít nhất là bị bắt sau vụ Tết Mậu Thân các trung đoàn chịu thương thuyệt trong thế yếu sau khi tiến công CSBV từ Bắc về tuyến 17 và từ Hạ Lào ở miền Bắc bị phá hủy bởi các đợt không kích và tấn công ở át hại căn cứ chiến lược dội mà binh luân gia Stewart Aisop của Tập đoàn và Khe Sanh do TQLC Mỹ trấn thủ ở Tây week gọi là một «Hiện Biên Phủ» từ không trung, Quảng Trị. Các binh luân gia, ngay từ lúc khởi

Tuy vậy, phế bên kia vẫn không tỏ vẻ sao, đã tiến đánh đây sẽ là một Điện Biên Phủ được và họ còn đủ sức cho leo thang chiến ence lực lượng của cả hai bên, Lời tiên đoán này được Nam. Giới lãnh đạo Mỹ sở dĩ không đặt được trung thành và Khe Sanh, dựa trên quyết tâm của CSBV khi các quan sát viên quốc tế, họ đã phạm phải sai lầm là những đại đơn vị pháo binh, bộ binh cùng lối sau đây: Lối thứ nhất là Mỹ đã không đánh tan xà, và dựa trên cả lời tuyên bố của tướng hiên toàn diện hai kế hoạch 34A và 37-64, họ chỉ think Mỹ nói rằng họ sẽ giữ vững hai căn cứ đó hiện nứa vời. Oanh tạc không đủ mực aci liệu, không mồi già,

bản các cuộc đột bộ, không hành động gì ài

Tuy vậy, lực lượng Hoa Kỳ sau đó đã di tản và Campuchia v.v... Lối thứ hai là trong khi đối ph

chưa kiệt quệ thì TT Johnson đã với chuyên

chiến lược nó đã bị bỏ lửng nữa chừng và trở

thành những «Điện Biên Phủ đỏ dang».

Tháng tám năm 1964: Điện Biên trên đất địch

Ngày 01-2-1964, Ngũ Giác Đài bắt đầu soạn thảo kế hoạch quân sự mang số 34A. Kế hoạch này dự trù các chuyến bay U-2 thám thính trên không phận Đông Dương, chiếm đầu cơ triệt hạ căn cứ địch trên đất Lào, phi cơ Hải quân Mỹ dội bom dọc bờ biển Bắc Việt đồng thời với các cuộc đột bộ miền Bắc do Biệt Kích quân Nam Việt và Trung Hoa Quốc gia thực hiện. Sau đó một kế hoạch bồ túc khác dưới số 37-64 dự trù oanh tạc tối đa toàn lãnh thổ Bắc Việt, kề cả Hà Nội và Hải Phòng.

Nom 3 ngày sau vụ tàu Maddox xảy ra ngoài

khai Bắc Việt (02-4-64), phi cơ Mỹ từ hàng không ném bom Ticonderoga khởi đầu dội bom miền Bắc nhằm mục đích hợp với một vài hành động khác nhau, thi một phần của kế hoạch quân sự nói trên lanh đạo Hoa Kỳ thời bấy giờ quan niệm rằng phương bắc buộc phải đầu hàng hay ít nhất là bị bắt sau vụ Tết Mậu Thân các trung đoàn chịu thương thuyệt trong thế yếu sau khi tiến công CSBV từ Bắc về tuyến 17 và từ Hạ Lào ở miền Bắc bị phá hủy bởi các đợt không kích và tấn công ở át hại căn cứ chiến lược dội mà binh luân gia Stewart Aisop của Tập đoàn và Khe Sanh do TQLC Mỹ trấn thủ ở Tây week gọi là một «Hiện Biên Phủ» từ không trung, Quảng Trị. Các binh luân gia, ngay từ lúc khởi

Tuy vậy, phế bên kia vẫn không tỏ vẻ sao, đã tiến đánh đây sẽ là một Điện Biên Phủ được và họ còn đủ sức cho leo thang chiến ence lực lượng của cả hai bên, Lời tiên đoán này được Nam. Giới lãnh đạo Mỹ sở dĩ không đặt được trung thành và Khe Sanh, dựa trên quyết tâm của CSBV khi các quan sát viên quốc tế, họ đã phạm phải sai lầm là những đại đơn vị pháo binh, bộ binh cùng lối sau đây: Lối thứ nhất là Mỹ đã không đánh tan xà, và dựa trên cả lời tuyên bố của tướng hiên toàn diện hai kế hoạch 34A và 37-64, họ chỉ think Mỹ nói rằng họ sẽ giữ vững hai căn cứ đó hiện nứa vời. Oanh tạc không đủ mực aci liệu, không mồi già,

Tuy vậy, lực lượng Hoa Kỳ sau đó đã di tản và Campuchia v.v... Lối thứ hai là trong khi đối ph

chưa kiệt quệ thì TT Johnson đã với chuyên

chiến lược nó đã bị bỏ lửng nữa chừng và trở

thành những «Điện Biên Phủ đỏ dang».

Tháng hai năm 1968: Điện Biên trong th

Trung tuần tháng giêng 1968, quân đội VNCH

chức một đoàn con voi xuyên Việt đi từ Ch

Quảng Trị. Các hệ thống tuyên truyền của

CSBV sập sún thắng một trận Điện Biên Phủ mới trước địa thế lòng chảo của thị trấn Tchepone, người ta càng thêm tin rằng căn cứ chiến lược này thế nào cũng trở thành Điện Biên Phủ thứ hai.

Nhưng rồi đại quân VNCH đã tiến chiếm Tchepone khá dễ dàng vì CSBV chống trả rất yếu ớt và toàn bộ lực lượng địch rút ra xa tổ và không chấp nhận giao chiến.

Giới quan sát sau đó lại hồi hộp theo dõi trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 1 của VNCH tiến về thị trấn Mường Phine, một vị trí chiến lược quan trọng khác nằm trong tay CSBV và các Tchepone 14 dặm Tây Nam. Đồng thời liên quân Lào Thái từ hướng Savannakhet tiến về cứ điểm Mường Phalane cũng của CSBV. Trước thế gọng kìm đó, người ta nghĩ là quân BV phải dốc toàn lực để đương đầu chứ khó tránh né được như ở Tchepone.

Nhưng rồi cả Mường Phine lẫn Mường Phalane không hề là Điện Biên Phủ vì không rõ tại sao liên quân Lào Thái ngưng hẳn bước tiến quân và VNCH thì bất thành triệt thoái các đại đơn vị khỏi vùng Hạ Lào.

Dư âm của chiến trận Hạ Lào ngày nay vẫn còn nhưng biến cố quân sự này tự nó chưa quyết định gì cho chiến cuộc Đông Dương.

...Và ngày nay: Điện Biên Phủ nơi đâu?

Khoảng 20.000 quả đạn đại pháo và hỏa tiễn từ bờ Bắc Bến Hải pháo kích xuống tỉnh Quảng Trị trong hai ngày cuối tháng ba vừa qua đã dồn dập cho 54.000 quân CSBV vượt tuyến xâm lăng miền Nam. Từ đầu tháng tư này, Ngoài 5 sư đoàn chính quy đối phương còn vận dụng nhiều trung đoàn pháo, đặc công, và thiết xa hạng nặng. Với sự hiện diện của 4 phi cơ Mig-19 trên không phận Quảng Trị sáng ngày 8-4, người ta còn tiên liệu là địch có thể xung trận lực lượng không quân của họ gồm 165 chiến đấu cơ trong số có 40 Mig-21 tối tân nhất do Nga Sô vùa viện trợ.

Sau khi gửi viện quân đủ mọi binh chủng ra trấn thủ miền hỏa tuyến, TT Thiệu tuyên bố CSBV quyết «đứt đê» tại 2 tỉnh địa đầu. Trong lúc đó, giới quan sát quốc tế lại cho rằng Quảng Trị và Thủ Thiêm chỉ là «diện», còn vùng ba biên giới mới thực sự là «diện» của CSBV. Nhận xét này căn cứ trên sự kiện đổi phương sau cuộc đánh cược Bắc, đã quấy phá Lộc Ninh cách Bắc Saigon 80 cây số và tung nhiều sư đoàn khác đánh phủ đầu ở Cao Nguyên.

Cho đến lúc này, chưa ai đủ yếu tố để biết chắc chắn Điện Biên Phủ sẽ xảy ra nơi đâu trong hai ba mặt trận ác liệt đó. Nhưng hầu như mọi người đều đồng ý rằng chính bây giờ «Điện Biên Phủ» mới thực sự tái diễn vì tình thế chính trị hiện nay đang đòi hỏi một biến cố quân sự lớn lao cho cả hai phe làm chiến. Cố điều là «Điện Biên Phủ 1972» sẽ nghiêm về phía nào... còn phải đợi câu trả lời ở những ngày sắp tới...

NGƯỜI XỨ HUẾ

(10-4-1972)

Sau hai năm tích cực hoạt động ỦY BAN VẬN ĐỘNG DỰNG ĐỀN THỜ QUỐC TỔ đã nhận được sự đáp ứng và tham gia của một số quý vị lãnh đạo tinh thần đại diện các tôn giáo, quý vị trong cơ quan Lập Pháp, quý vị đại diện các Hiệp Hội có tinh cách văn hóa và xã hội, cũng như quý vị thán hào nhân sĩ trong toàn quốc. Đây là một vinh dự lớn lao cho Ủy Ban và cũng là một thể hiện của sự đoàn kết trong niềm tin tưởng nhớ tới những vị đã tạo dựng ra giải non sông này, và trong sự tin tưởng vào một phong tục cổ truyền đặc đáo và đầy ý nghĩa của nền văn hóa nước nhà.

Đồng thời chúng tôi cũng đã hành lập được một số Ủy Ban Vận Động địa phương tại : Quang Ngãi, Ban Mê Thuột, Phan Thiết.

Từ sau ngày lễ giỗ Quốc Tổ năm Tân Hợi vừa qua do Ủy Ban và hơn 100 Hội đoàn đứng lên tổ chức trong tinh thần góp giỗ với sự yểm trợ của chính quyền bằng một số công tác,— mà không bằng tài chánh — chúng tôi đã gắng sức tìm địa điểm xây cất và đã lựa chọn khu vực chung quanh dãy núi Thị Vải và những dãy núi Bao Quan, núi Đinh Ké cận dọc theo quốc lộ 15.

Đây là phạm vi thuộc rừng cẩm, nên không những Ủy ban dựng đền thờ Quốc Tổ và Ban quản trị phải cùng với chính quyền bảo vệ khu này, mà còn trồng thêm các thứ cây của mỗi địa phương đem về dâng Quốc Tổ, để tăng phần tôn nghiêm và để giữ được địa hình và địa thế. Ủy ban vận động rất hân hoan đã thực hiện được lời khuyễn khích của Tổng Thống VNCH như ngày lễ giỗ Quốc Tổ năm Tân Hợi về việc tìm địa điểm và tin tưởng rằng những năm sắp tới đây lễ giỗ Quốc Tổ sẽ được cử hành trong thề tại nơi chính thức này, dù rằng có lẽ chỉ mới có một nền nhà trống.

Trong thời gian hai năm vận động Ủy Ban đã được đón nghe nhiều ý kiến xây dựng, cũng như những điều thắc mắc hợp lý. Hôm nay chúng tôi xin lần lượt giải đáp những thắc mắc đó.

NHÂN NGÀY GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG 10.3.ÁL



ĐỀN THỜ QUỐC TỔ 1 TRUNG TÂM VĂN HÓA DÂN TỘC

Về địa điểm

Ngoài phương diện phong thổ thích hợp để đem lại an bình và thịnh vượng cho toàn quốc, địa điểm cần đáp ứng được bốn mục tiêu đã nêu lên trong lời kêu gọi :

1) Dựng một ngôi Đền để phụng thờ và tỏ lòng biết ơn Quốc Tổ cũng như các đấng anh hùng liệt sỹ đã cống hiến dâng cho giang sơn, xây dựng xứ sở và làm phong phú nền văn hóa Việt. Bởi thế ngôi

đền và khu vực chung quanh phải tôn nghiêm, hùng vĩ để đương được khí thiêng Sông Núi.

2) Thiết lập một trung tâm sự hoạt văn hóa và nghiên cứu lịch sử Việt với Viện Bảo Tàng, nhà tắm bia, những mô hình diễn các chiến công oanh liệt, các thư đài sứ. Rồi những ngày nghỉ, các em sẽ tới đây, để chiêm trù một ngày là có thể nghe kể, nhìn thấy những giải đoạn, thanh trâm của suốt giòng lịch sử

3) Thiết lập một khu Từ đường trọng trưng cho tinh thần cộng đồng trại họ. Trong ba ngày giỗ tổ, mỗi họ sẽ tổ chức những hội hè, trò chơi giải trí cổ điển biểu dương tinh thần quê của từng vùng. Tất cả con cháu Tổ sẽ tìm thấy khu này, một tình thương yêu và đùm bọc, một sự đồng tiếp triều mến bắng con tim và bàn tay thân mến.

4) Thiết lập một trung tâm du lịch với những danh lam thắng cảnh của ba miền thu nhỏ lại, để khách phương xa có thể vừa du ngoạn vừa tìm hiểu được phần nào nền văn hóa Việt.

Ngoài ra trong tương lai còn có thể thành lập những khu khác như nhà trưng quốc gia v.v...

Vì những mục tiêu này, địa điểm thích hợp không thể ở i gay khu vực Núi Thị Vải và những giàn núi kế tiếp. Ủy Ban đã cử phái đoàn kiêm Ông Tỉnh Trưởng Phường Tuy, cụ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hóa và Phó Thủ Tướng — đại diện Thủ Tướng — để xin họp thực bàn. Ở đây, chúng tôi xin nhắc lại và nhấn mạnh là khu vực Đền Thờ Quốc Tổ sẽ thuộc về Quốc Gia.

Nhân dân đã đóng góp để xây dựng, thì nhân dân sẽ cử người quản trị. Ủy Ban vận động, cũng như Ủy Ban xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ không hoạt động vĩnh viễn như một Hội đoàn và có tài sản để khai thác mà chỉ hoạt động trong một thời gian hữu hạn rồi tự giải tán một khi nhiệm vụ hoàn tất. Ủy Ban chỉ trước mong là những mục tiêu nêu trên sẽ được tôn trọng.

Về kiến trúc

— Chúng tôi quan niệm không những phải đáp ứng được các

mục tiêu đã trình bày mà còn phải tượng trưng được tinh thần văn hóa Việt. Họa sĩ Vị Ý đã hoàn tất một mô hình. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự tiếp tay của tất cả quý vị kiến trúc sư, họa sĩ, các nhà học giả, sử gia khác trong toàn quốc. Ủy Ban vận động có bốn phận nhau tất cả những sơ đồ, mô hình để rồi tổ chức một cuộc triển

lãm và lựa chọn ; những mô hình này dù được lựa chọn hay không cũng sẽ đem trưng bày tại viện Bảo tàng của Đền Thờ.

Thời gian xây cất

Thời gian sẽ tùy thuộc vào phương tiện đóng góp hàng năm ; và chẳng đây là một công việc tuy dễ làm sống lại quá khứ, nhưng thực ra là đẽ hướng về tương lai, thì trong lịch sử của một dân tộc, 5 năm, 10 năm chỉ như một nét chấm để xuống giòng.

Với một địa điểm rộng lớn, một ngôi Đền Thờ và khu Từ đường trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch, với một công trình kiến trúc đồ sộ, vượt mức thường, kinh phí đương nhiên phải lớn.



**Bài tường trình của
B.S NGÔ GIA HY
(Ủy Ban Vận Động Dựng
Đền Thờ Quốc Tổ)**

Ủy Ban vận động tin tưởng rằng các quý hội sẽ tích cực tiếp tay với chúng tôi trong công việc dựng một ngôi Đền cho toàn quốc. Ủy Ban cũng trước mong rằng ngoài sự tôn nghiêm cần thiết của địa điểm, lễ nghi, trang trí ở tất cả các ngôi đền sau này sẽ được thuận nhất, một khía cạnh nghiên cứu văn hóa và Sử Việt đã hoàn tất một quy luật trên căn bản tôn trọng tinh thần văn hóa Việt và theo nhiều hướng tiến bộ, mà không mang một hình thức tôn giáo nào.

Kính thưa quý vị, tất cả công tác của Ủy Ban chúng tôi luôn luôn cố gắng thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, minh chính và phung sự Quốc Tổ. Tuy nhiên những thiếu sót và sơ xuất chắc còn nhiều. Bởi vậy Ủy Ban thành khẩn kêu gọi :

— Sự tham gia trực tiếp cũng như gián tiếp của quý vị trên mọi phương diện, kể cả sự theo dõi và kiểm soát. Đặc biệt chúng tôi kêu gọi sự cộng tác sâu rộng hơn của đệ tử quyền trong phần nhận xét và phổ biến mọi công việc của Ủy Ban, và của quý vị Kiến trúc sư, sử gia, học giả trong việc hoàn thành những đồ án xây cất và trang trí.

Công việc dựng Ngôi Đền Thờ Quốc Tổ còn nhiều khó khăn nhưng nếu tin rằng có Quốc Tổ phù hộ, có toàn dân, có quý vị tiếp tay với cả tấm lòng thành kính Quốc Tổ thì mọi trở ngại sẽ vượt qua dễ dàng.

Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị.



Mục tiêu chánh trị của ba mặt trận

Các trận tấn công về quân sự của Cộng Sản luôn nhắm vào các mục tiêu chánh trị. Điều đó đúng đắn với Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Võ nguyên Giáp.

Vì vậy không có cách phân tích nào quan trọng hơn là tìm hiểu những mục tiêu chánh trị của CS trong 3 mặt trận lớn hiện nay.

Thứ nhất là thời gian của các trận tấn công.

Người ta biết rằng trong 4 năm qua, từ sau Tết Mậu Thân, Cộng quân đã dự 3 trận đánh lớn. Năm 1969 CS tấn công căn cứ Bạch Hổ, Năm 1970 là trận Đức Cơ. Năm 71, sau khi quân đội VNCH tấn sang Lào, thì 2 tháng sau CS tấn công căn cứ hỏa lực 5 và 6 ở Cao Nguyên Kontum. Những trận đánh lớn đó đều nằm trên vùng Cao Nguyên, gần miên 3 biên giới.

Đến nay thì người ta thấy các trận chiến trên chỉ là những trận đánh cầm chừng. Năm nay mới là lúc Cộng Quân dốc toàn lực, cả chiến xa, hỏa tiễn phòng không, vào 3 chiến trường. Những đòn tiếp liệu và quân viện từ Bắc vào Nam từ 4 năm nay được đón đầu vào một trận này. Đó là một đòn lớn nhắm vào mục tiêu chánh trị lớn.

Năm 1972 đánh dấu sự thỏa hiệp Nga Mỹ và Tàu Mỹ.

CS Bắc Việt cần chứng tỏ thực lực và khả năng của họ trước khi Nixon đi Nga, để Nixon phải trả một giá đắt với Nga là nước đã chi viện 81 phần trăm vũ khí cho Bắc Việt, tức là hầu hết xe tăng, hỏa tiễn đang dùng ở miền Nam Việt Nam.

Cộng sản Bắc Việt cũng muốn Nixon trả một giá cao hơn cho họ ở hòa đàm Balé vì năm nay có bầu cử Tổng Thống ở Mỹ. Trong cuộc chiến 1972 này có hai trường hợp khiến chính cá nhân Nixon bị thiệt hại trong việc tái tranh cử. Thứ nhất là nếu quân đội Mỹ bắt buộc phải trở lại và tái chiến đấu

ở Việt Nam. Thứ hai là trường hợp quân Mỹ không quay lại, nhưng quân đội VNCH không đủ sức chống lại quân B.V dù chỉ thua trong một trận và mất một tỉnh vài tỉnh nào đó.

Trong 4 năm qua Cộng Sản đã chuẩn bị quân viện và tiếp liệu cho trận chiến 1972 này. Hai mục tiêu mà họ nhắm là: thứ nhất đánh vào cuộc mạc cả Mỹ Nga và Mỹ Tàu, thứ hai, đánh vào thế trinh cù của Nixon.

Vì vậy trong lúc họ sua quân qua Bến Hải tổng tấn công thì mặt khác họ vẫn đòi Mỹ phải tiếp tục hòa đàm Ba Lê.

Có hòa đàm Ba Lê, mới có chỗ để Cộng sản Việt Nam trực tiếp mặc cả với Mỹ thay gi phải qua trung gian đàn anh Nga Sô.

Cũng chính vì sợ Nga chộp hết phần chủ động trong việc mặc cả nên chánh phủ Pháp phải ra mặt vàn đồng giúp Cộng Sản VN xin Mỹ trở lại hòa đàm Ba Lê.

Điểm và Diện

Người ta tự hỏi trong 3 mặt trận 3 quân khu đâu là Điểm tức là nơi Cộng quân chỉ đánh để cầm chân Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, và đâu là Điểm tức là nơi Cộng quân thọc mũi dùi vào quyết chiếm bằng được?

Mỗi ông tướng quân khu có thể trả lời theo cách của mình.

Nhưng suốt 2 tuần lễ đầu của trận đánh, người ta thấy tình trạng chiến trường chưa thực sự bùng lên tới cao độ. Gần 50 ngàn quân CS ở quân khu I, gần 50 ngàn ở quân khu II và gần 20 ngàn ở mặt trận Bình Long, đều có thể tập trung đánh dứt điểm ở một vài nơi. Nhưng các mặt trận còn cầm cự đều trong 2 tuần lễ, chứng tỏ các chiến lược gia ở Hà Nội còn chờ đợi. Họ chờ đợi gì? Cần cứ vào mục tiêu chánh trị tức là mục tiêu tối hậu của trận chiến thi họ chờ đợi ở các cuộc mạc cả bí mật hoặc công khai ở Ba Lê, hay

một nơi nào khác, biết đâu chẳng có thể là ở Lào quốc?

Trong khi đó thì chính quyền Mỹ, một mặt tăng viện hải và không quân sang túc trực ở bờ biển VN — Bắc và Nam Việt Nam — để tạo áp lực, một mặt cho đại sứ Porter trở lại Ba Lê, và vẫn liên tiếp ca ngợi rằng quân lực VNCH còn đủ sức chống lại Cộng Quốc.

Cả 2 bên đều nhắm vào các mục tiêu chánh trị và xét trên bình diện chiến lược cả trận chiến ở 3 quân khu chỉ là DIỄN, còn chính BIỂM lại ở một nơi nào khác, trên thế giới.

Trắc nghiệm

Xét trên bình diện nhỏ hơn, đối với hệ thống chính quyền và quân đội ở Miền Nam VN thì đây là một cuộc trắc nghiệm lớn lao.

Đạo quân lùn thứ nhì ở Á Châu 492 ngàn quân chính quy và 513 ngàn quân phụ lực của VNCH đang được thử thách để chứng tỏ khả năng và thực lực. Với 93 ngàn quân Mỹ còn ở lại, với hơn 1000 phi cơ phản lực và hơn 100 phi cơ B-52 chiến lược hỗ trợ, liệu QDVNCH sẽ chiến đấu ra sao?

Cuộc thử thách Hạ Lào 1971 có thể chứng tỏ quân đội VNCH có đủ khả năng chiến đấu, nhưng thiếu sự lãnh đạo hữu hiệu ở cấp bậc trên cùng cuộc thử thách 1972 này sẽ có thể tiến tới một hậu quả là hữu hiệu hóa các cấp chỉ huy quân sự qua một cuộc thanh lọc và thay đổi từ thượng tầng. Nếu điều đó xảy ra thì thật là một cơ hội tốt cho quân đội.

Hiện nay trong quân đội có nhiều sĩ quan trẻ, giàu kinh nghiệm chiến trường, có khả năng và tinh phong chỉ huy tốt, lại không chịu chỉ phái bởi các thế lực chánh trị. Trận chiến năm nay là một cơ hội để lớp sĩ quan đó xuất hiện, vì những chiến công và tài chỉ huy của họ hơn là vì thế lực hậu trường.

Qua được cơn thử thách này thì quân đội VNCH sẽ mạnh hơn cũng như chế độ ở đây mạnh hơn, và điều đó sẽ khiến Hà Nội phải lo ngại. Họ cần phải có cửa ngõ khác ở Paris hay Moscow để tránh toàn chiến trường.

600

TƯỜNG TRÌNH

HÌNH ẢNH ĐẶC BIỆT CHIẾN TRƯỜNG KHẨP VIỆT NAM

□ Bài và hình ảnh của đặc phái viên MAI PHƯƠNG

HAI Mươi NGÀY SAU CUỘC VƯỢT BẾN HẢI CỦA QUÂN ĐỘI TƯỚNG VÕ NGUYỄN GIÁP, CHIẾN CUỘC NAM BẮC NAY ĐÃ DÀN THÀNH BA MẶT TRẬN LỚN TỪ ĐỒNG HÀ QUẢ KONTUM XUỐNG BÌNH LONG.

XA CHIẾN KHỐC LIỆT Ở QUỐC LỘ 1 QUẢNG TRỊ BIỂN THẾ SANG GIAO TRANH XÁP LÁ CÀ VỚI PHÒNG KHÔNG DỮ DỘI QUANH 2 CĂN CỨ DÙ VÀ BỘ BINH QUANH DAKTO TRÊN TÂY NGUYỄN. ĐỌC ĐƯỜNG SỐ 13 VEN MẶT KHU LUỒI CẦU, TRẬN ĐỊA THEO CHIẾN THUẬT CỘNG ĐỒN ĐÀ VIỆN BẰNG BIẾN NGƯỜI VÀ PHÁO ĐƯỢC ĐỊCH ỨNG DỤNG CHO MẶT TRẬN AN LỘC LỘC NINH.



NHỮNG TRANG SAU ĐÂY SẼ TRÌNH BÀY MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA 3 MẶT TRẬN (TRANG 12-14,) CỦA MỘT SỐ BINH CHỦNG YÊM TRỌ VÀ NAY TỎ THÀNH HẦU NHƯ TÁC CHIẾN TRỰC TIẾP: KHÔNG QUÂN, THIẾT GIẤP VÀ PHÁO BINH (TRANG 15-17-18)... VÀ MỘT BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ CHIỀU HƯỚNG BIỂN CHUYỂN CỦA BIỂN CỔ QUÂN SỰ LỊCH SỬ NÀY (TRANG 16)

Mặt trận trận địa pháo công đồn đả viễn

AN LỘC

Vào lúc chiến trận đạt tới cao độ hy sinh lớn lao hiện nay qua trận địa quy mô với hỏa lực khủng khiếp, chiến trường VN đòi hỏi nghị lực, tài ba và quyết tâm sắt đá của hàng tướng lãnh quân lực :

Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh đã hứa với sĩ quan và binh sĩ dưới quyền trong giờ An Lộc bị cắt đứt với đại quân Q.K 3 sẽ tử thủ trận địa. Các trực thăng được cho về sớm từ 5 giờ chiều để binh sĩ nức lòng chuẩn bị đại chiến, không thể nao núng, vì có cấp chỉ huy nằm li tại tuyến đầu (hình mặt).



Trại quân mang danh hiệu cỗ đại ướmng cựu tư lệnh vùng 3 từ năm trong công vụ này nằm chính giữa thị xã đã được biến thành pháo đài tử thủ và chiến xa BV bị bắn cháy tiêu cách đó 100 thước. (hình trên)

Địa thế rậm rạp ám u của rừng cao su vĩ đại Quản Lợi được nhìn từ phía phi trường An Lộc về (hình dưới, trái) có các xa lộ xuyên qua là cù điểm ăn trú và chôn giấu tiếp liệu của BV (hình dưới, phải) Mira bom đang trút xuống dày.

Mặt trận xa chiến : Phòng tuyến ĐÔNG HÀ



Chiến xa nặng BV do Nga chế tạo loại T.54 xuyên đường rồng dốc phía tây Bến Hải băng đường số 9 về mặt lưng đồng Ái Tử định chọc thủng tuyến Đông Hà. Một loạt T.54 lọt vào bãi tập của chiến xa nặng M.48 của Thiết đoàn 20 do Trung Tá Nguyễn Thế Lý bố trận ở đồi Thôn Vinh.

Ngày 9/4 hàng chục T.54 bị bắn trúng đó được coi là ngày chuyền cuộc cờ tại phòng tuyến đầu này.

Hai T.54 bị bắt trọn gói được đưa về đê ở Bến Thương Bạc giữa 2 chân cầu Sông Hương cho dân cố đô quan sát. Chính thủ xa BV đã lái xe T. 54 này từ Ái Tử về đó.

(trên, ảnh Dương Đình Công)

Ngã ba Đông Hà của 2 quốc lộ 1 và 9 trong tầm đạn BV. vẫn sừng sững đứng mặc dù, tình cờ thay, các khẩu hiệu chính của VNCH về «tự túc tự cường», «xây dựng nông thôn», ăn dày vết đạn. Đằng sau và chính giữa 2 bảng chữ trên, là tấm biển Chi khu Đông Hà.



Mặt trận xáp lá cà biến người ở vùng biên trấn KONTUM: nơi sẽ xảy ra chiến trường quyết định?



Tướng Tư lệnh QK 2 Ngô Dzu và Tư lệnh sư đoàn 22 BB đi thị sát mặt trận Dakto nơi căn cứ Phượng Hoàng, đồi Ngọc Tú giao tranh liên miên với địch.

Trong khi đó dưới vùng duyên hải, vùng Bắc Bình Định và hai đường giao thông chiến lược 19 (nối liền Kontum—Pleiku với Qui Nhơn, và quốc lộ Ban Mê Thuột Ninh Hòa bắt đầu bị địch quấy phá, đốt cầu, chặn đèo chuẩn bị cuộc nổi dậy mong ước của BV.



Quân Dù hồn danh Thiên thần Mù đã quả gấp đất dụng vồ trên mìn Cao với các trận cắn cứ C, Delta, Hồng Hà dẫm máu đầy lui biển người sư đoàn Điện Biên cho kia trực và trực thăng tri súng, của Không đoàn 72 chiến thuật triệt hạ.

Chiến cuộc ở đây đang có chiều hướng leo thang. Pháo kích bắt đầu gia tăng. Vọng gác trên tháp nước cao ở căn cứ Tân Cảnh cảnh chứng vị trí xuất phát địch và chiến xa còn bao súng, nòng còn chĩa xuống đất chờ trận đánh quyết định.



Phi cơ B52 oanh tạc (hình báo Time)

Dưới những càn hầm trú phòng ở An Lộc, trong pháo tháp những thiết giáp M48 ở Đông Hà hay trên đỉnh dồi căn cứ hỏa lực 5 ở cao nguyên, những người lính Việt Nam thay đổi nét mặt mới khi nghe thấy tiếng phi cơ àm ý từ xa tới. Và khi nghe thấy tiếng máy bay phản lực xé trời cùng với những tiếng nổ rung chuyển mặt đất của bom và rocket từ trên không trút xuống đầu địch quân ở cách mình trong vòng 1 cây số, những người lính VN đã có một tinh thần khác hẳn, phấn chấn, tin tưởng và hăng hái hơn. Không quân là một yếu tố tối quan trọng trên chiến trường đối với quân VNCH, về mặt hỏa lực cũng như về tâm lý.

Khi quân BV tràn qua sông Bến Hải, trong những ngày đầu các đơn vị Sư đoàn 3 BB rút bỏ hết khỏi 12 căn cứ tiền đồn, thì các đơn vị đầu tiên đối đầu với địch là sư đoàn 1 Không quân. Những chiến xa PT 76 đầu tiên tại vĩ tuyến 17 vừa tới gần cầu bắc Đồng Hà thì phi tuần Kiểu thiêu đâm bỏ xuống trời bom nổ 500 cân lèn mũi dùi thiết kỵ BV. Nội buồi chiều ngày 3/4/72, cuộc giao tranh phi cơ chiến xa đã kết thúc với con số 19 xe tăng PT 76 bị loại khỏi vòng chiến. Chỉ đến ngày hôm sau khu trục Skyraider đầu tiên của SĐ 1KQ bốc cháy vì cao xạ BV. Thiếu Tá Hùng nhảy dù xuống bờ nam Đồng Hà được trực thăng VN móc lên sau đó 7 phút.

Trên cao nguyên, các khu trục và trực thăng chiến đấu của các phi đoàn thuộc liên đoàn 72 tác chiến hữu hiệu và trợ giúp cho quân đội đất hay đến nỗi Tư Lệnh Sư đoàn Dù là Trung Tướng Dụ Quốc Đồng thân hành đến tận bến doanh, hai ông Trung Tá Bá và Định ở phi trường Cù Hahn để chuyên lời khen ngợi đến không đoàn 72 chiến thuật. Từ trước đến nay quân Dù chưa hề phải cất lời khen ngợi hay cảm ơn ai.

Nhưng loại phi cơ hữu hiệu nhất vẫn là loại Phantom F4 và F104 của Mỹ ở các phi trường Đà Nẵng Biên Hòa.

Từ căn cứ An Lộc, tỉnh lỵ Bình Long, ông Chuẩn tướng Sư đoàn 5BB chỉ cần gọi trong vòng 10 phút là các phản lực cơ từ phi trường BH đã có mặt ngay trên mặt trận. Muốn gọi pháo đại bay chiến lược B52 từ Thái Lan qua thời gian lâu hơn, trong khoảng 1 giờ. Thời gian

đó là để các giới thâm quyền từ Quân Đoàn lên tới Phòng Hành Quân và bộ tư lệnh Mỹ ở Saigon quyết định việc sử dụng loại phi cơ chiến lược này vào các mục tiêu chiến thuật.

Trong trận đánh ở đòn diền Quản Lợi, Bình Long, một tiểu đoàn VNCH đã bị quân BV vây chặt. Trong một đêm tiểu đoàn phản tán mông thành từng nhóm 3,4 người len lỏi qua vòng vây của địch để thoát ra ngoài. Sáng hôm sau, khi quân CS tiến vào thì được B52 từ trên trời đón tiếp.

Sau 7 năm xuất trận ở không phận Đông Dương, mãi tuần qua một B52 đầu tiên trúng phải hỏa tiễn Sam. Đáp khẩn cấp xuống phi trường gần nhất là Đà Nẵng, sau đó chiếc siêu pháo dài bay này không thể cất cánh lại được vì phi đạo dài nhất VN này quá ngắn cho B-52. May là đã có 5 chiếc dù học dũng sau đuôi chiếc B-52 này khi nó đáp xuống trước đó. Không lực Mỹ phải gửi toàn chuyên viên đặc biệt tới Đà Nẵng tháo rời các bộ phận B-52 ra để móc đi.



Phi cơ Skyraider của KQVN đang được lắp hỏa tiễn chống chiến xa vào dưới cách các phi đoàn Skyraider đã tiêu diệt một tiểu đoàn chiến xa BV ở Tây Nguyên và một tiểu đoàn chiến xa hạng nặng khác ở Đồng Hới

Tường trình về chiến cuộc

Mặt trận quốc lộ 13 leo thang dữ dội suốt tuần qua đưa sự chú ý của toàn quốc và quốc tế về chiến cuộc tại bắc phát ở sát cạnh thủ đô Saigon.

Trong khi đó, ở bên dưới phòng tuyến Đông Hà cuộc chiến thiết giáp bùng nổ kịch liệt với ngày đánh nhớ 9-4 giữa M 48 và T 54 ven đồng Ái Tử.

Quân Dù vẫn gày nhũng cuộc giao tranh biến người xáp lá cà trên tuyến các cao điểm ven Kontum đúng lúc các cuộc phá hoại bằng chiến thuật du kích phá cầu, chặn đèo từ từ leo thang các tỉnh duyên hải.

Đó là tình hình chuyển động khắp 3 mặt trận 3 Quân khu.

Vậy các ngày tới sẽ ra sao ?
Chuyển động quân sự khắp lanh

thồ miền Nam đã đi giáp một chu kỳ qua 3 mặt trận trên. Chỉ còn trừ Quân khu 4. Đồng bằng Cửu Long không phải là bãi chiến đúngh như nhiều lời tiên liệu. (Mặc dù đó sẽ là nơi phô bày tối đa hậu quả của đại chiến dịch quân sự năm 1972 này).

Cuộc chuyển động đã khởi sự từ trước Tết—tháng 1/72. Và đang đi vào giai đoạn 3 theo một ước tính được công bố của giới quân sự. Còn hai giai đoạn nữa.

Trong hai giai đoạn chót—những ngày sắp tới : hạ tuần tháng 4, thượng tuần tháng 5-72 — liệu lãnh thổ thủ đô Saigon có bị lôi kéo vào vòng giao tranh làm một nơi dứt điểm ? Hay Huế chính là mục tiêu ? Hay một địa điểm bất ngờ tầm thường nào khác : Long An chẳng hạn ?

Chưa có câu trả lời rõ rệt. Chỉ có vài dữ kiện đã sáng tỏ dần : Quân BV đang di tói chỗ can tiếp liệu — Yếu tố bất ngờ đã hết cho BV — Quân VNCH càng đánh càng thích ứng với chiến trường — Dàn chúng miền Nam không hoảng hốt quá nhiều như kế hoạch già BV mong đợi. Đó là ý kiến giới chuyên môn.

Còn một yếu tố nữa mà khác đang lộ rõ từng tí một chiến thuật đối phó linh động của chính sách can thiệp của Mỹ ở DNA. Sáng chủ nhật 16-4, có tin Hải Phòng đã bị oanh tạc. Không Hải lực Mỹ còn leo thang tới đâu ? Sụt thang lúc nào ? Mọi việc sẽ có giải đáp giữa tháng năm tới.

Hiện tại các chuyển biến tại 3 khu mặt trận chính từ Saigon ra Bến Hải sắp bùng lên máy đợt rùng động hơn trong các tuần kế tiếp,



Dòng sông Dapla chảy vào Sông Po ko quanh co trên giải đất bằng hẹp giữa hai rặng núi của Trường Sơn : đó là địa thế tỉnh Kontum. Nơi đây BV có những khâu hiệu rất hay :

«Trường Sơn chuyên minh
Pô Kơ dậy sóng
Quét sạch quan thủ
Giải phóng Kontum..»

Khâu hiệu hay chêng nào, bộ đội lao vào chỗ chết nhiều chêng này

THIẾT KỸ QUÂN



Tối tân nhất của Thiết kỵ VNCH : Chiếc xe M.48 được Mỹ viện trợ sau vụ Hạ Lào 71. Họng súng đại bác 90 ly bắn xa mươi mấy cây số của M.48 được điều khiển bằng máy điện tử. Khi mục tiêu địch xuất hiện trên mặt kính dò tìm thì một máy điện tử cho biết ngay các điều kiện kỹ thuật để diệt mục tiêu : bằng loại đạn nào ... và xạ thủ chỉ cần thực hiện theo chỉ thị của máy điện tử. Tuy nhiên, lòng can đảm và tài chiến thuật của thiết kỵ binh là chính yếu. Đây là sở trường của các thiết kỵ binh thiết đoàn 20, 17...ở Đồng Hà, Quảng Trị. (hình trên)

Phóng đòn T54 của BV địch thủ chính yếu của M48 với các chi tiết kỹ thuật được ghi nhận do các cơ quan chuyên môn của QLVHCH (hình dưới)



PHÁO BÌNH



Bộ binh VNCH đánh giặc bao giờ cũng trông về pháo. Đã có Không quân tất cả pháo binh.

Đây là sinh hoạt tại một tiền đồn hỏa lực: căn cứ hỏa lực số 94 của tiểu đoàn 37 pháo binh trấn thủ đường đèo Mang Yang trên quốc lộ 19 giữ đường lưu thông tiếp tế giữa d阴谋n hải và cao nguyên (bình ở giữa).

Họng 155 ly của căn cứ này là khẩu pháo cỡ lớn nhất (hình dưới). Ở Đông Hà, VNCH còn có một Tiểu đoàn pháo 175 ly.

Vỏ đạn ngon ngang tại căn cứ hỏa lực không thấy có « bà » nào tới (hình trên, trái) và khói súng nghi ngút sau khi đạn rời khỏi nòng khẩu 105 ly của pháo đội.



LÝ ĐẠI NGUYỄN

THẾ MỸ NGA TÀU TRONG CUỘC TẤN CÔNG CỦA B.V. VÀO NAM

Từ ngày sau khi trận Hạ Lào của VNCH vừa chấm dứt vào đầu năm 71, B.V đã lo tăng cường khai thông đường Hồ Chí Minh để đồ người cũng như đồ tiếp liệu vào mền Nam. Và từ đó, giới quân sự đã đưa ra lời tuyên bố là B.V sẽ mở một trận tấn công lớn vào Nam Việt Nam.

Cuộc hành quân Hạ Lào của VN cũng đã được người Mỹ cho rằng đó là một thử thách khả năng chiến đấu của quân đội VN, để Mỹ yên tâm thực hiện chương trình Việt Hồi. Nhưng trong thực tế thì nó nhầm vào một mục đích xa hơn.

Đối với B.V thì đây là một đòn dằn mặt, Mỹ bảo cho B.V biết rằng: họ có thể cướp được bất cứ nơi nào ở Nam Đông Dương, nhưng một khi quân đội Việt Nam chặn đường tiếp tế thì họ cũng sẽ thua. Đối với Nga, đây là một dịp để cho Nga có cơ hội trợ giúp kỹ thuật cho B.V, vì từ khi Mỹ quyết định ngưng oanh kích mền Bắc thì ảnh hưởng của Nga bị lu mờ trước ảnh hưởng của Tàu.

Đối với Tàu thì Mỹ để cho Tàu biết rằng: Nếu không mau mau đi với Mỹ, không kịp thời chặn cuộc chiến tranh tại Đông Dương lại thì các đảng Cộng Sản tại Đông Dương và nhất là Bắc Việt sẽ đi với Nga hết, và Nga sẽ dùng Bắc Việt vào mục tiêu phong tỏa Tàu.

Để luận cho rằng cuộc tấn công đại quy mô của Bắc Việt lần này được tung ra nhằm vào thời gian mà Nixon đi Tàu. Nhưng đã không xảy ra, điều thật Bắc Việt cũng không dám qua mặt Tàu một cách trắng trợn như thế. Vì nếu làm vậy Bắc Việt đã dứt khoát bỏ Tàu để theo Nga rồi, và biết đâu chẳng tạo dịp cho Tàu thỏa hiệp ngầm với Mỹ để quyết định số phận miền Bắc, ngay khi Nixon có mặt tại Tàu.

Bắc Việt phải chờ đợi Nixon ở Tàu về xong và chuẩn bị di Nga mới tung ra một trận đại quy mô. Trận này Bắc Việt đã không che giấu những gì họ vẫn dồn từ trước tới nay, là họ có quân tham chiến tại Miền Nam, họ bắt cần Hiệp định Genève 54, và những mặt ước với Mỹ về vấn đề ngừng oanh kích Miền Bắc. Họ ngang nhiên vượt qua Bến Hải.

Cuộc đàm phán vào Nam Việt một cách công khai của Bắc Việt lần này, B.V đã chứng tỏ cho Tàu biết rằng bất cứ mặt ước nào của Tàu đối với Mỹ cũng không có giá trị. Nhưng mặt khác cũng có thể giả thích với Tàu rằng họ đánh khi Nixon sắp qua Nga tức là làm khó cho cuộc nói chuyện giữa Nga-Mỹ.

Nhưng điều đó không thể che mắt Tàu được. Đối với Nga Mỹ thì những nguyên tắc sống chung của họ đã có từ lâu, không phải như Tàu Mỹ lần

đầu tiên mới bắt tay vào việc sống chung với nhau. Tàu cần đàn em phải hòa khí họ tiếp Nixon, nhưng Nga thì cần đàn em phải hung dữ để có thể nói chuyện với Nixon.

Quả vậy, lần tấn công của Bắc Việt vào Nam này, mặc nhiên đã xóa bỏ nguyên tắc chiến tranh Nhân dân của Tàu để triệt áp dụng kỹ thuật chiến của Nga. Càng đánh lớn càng phải cần vũ khí của Nga. Như vậy tư thế của Nga phải lấn túc thế của Tàu ở miền Bắc. Tàn thực sự đã cay cú về vò đầu uay mà Bắc Việt đang đánh cho họ.

Còn Nga thì được lợi là sẽ có dịp đặt điều kiện về Đông Dương với Mỹ. Tuế nhưng nếu B.V rơi vào tình trạng thảm bại trước ngày Nixon sang Nga thì quả thật là hơi phiền. Bởi vậy Nga càng phải gia tốc việc tiếp tế cho B.V. Võ kinh Nga càng đến mau đến nhiều, an ninh của Tàu càng bị đe doạ. Cứ với đà hiện nay, thì một ngày gần đây B.V sẽ lột hẵn vào tay Nga và biến thành công cụ phong tỏa Hoa Lục.

Như vậy chiến tranh mà B.V thực hiện tại miền Nam càng đẳng cao và kéo dài thì cuộc xung đột Nga-Tàu càng thêm trầm trọng. Lẽ đương nhiên là Nga-Tàu không thể dàn xếp được những mồi xung đột đó với nhau. Chính đây lại đã trở thành dịp tốt cho Mỹ ra tay hoạt động.

Nếu Mỹ muốn để Bắc Việt cho Tàu thì cứ gấp rút đánh bại ngay Bắc quân đang lúc xâm nhập Miền Nam trước thời gian Nixon đi Nga, là lập tức cánh thân Nga tại Bắc Việt phải gục ngã trước cánh thân Tàu. Còn Mỹ nuôi cho cuộc chiến ở đây được sống dai hạn, dài mãi ra sau cả ngày Nixon hoàn tất chuyến Nga du, thì chắc chắn cánh thân Nga sẽ lẩn được cánh thân Tàu ở Miền Bắc.

Nói chung lại trận tấn công của Bắc Việt vào Miền Nam hiện nay, kẻ lợi thế nhất không phải là Tàu, là Nga mà là Mỹ. Mỹ đang nắm trong tay món hàng « Bắc Việt ». Nga-Tàu tuy đang là chủ nhân ông món hàng đó, nhưng vì tranh nhau nên lọt vào tay của Mỹ. Giờ đây khách hàng nào trả giá đắt Mỹ sẽ nhường cho. Thật là một trò thay bậc đổi ngồi hết sức trừu.

Nếu đây quả là một hành động phiêu lưu đơn phương của Bắc Việt, không nằm trong bất cứ kế hoạch nào của hai đầu anh kề trên, thì sự hành động phiêu lưu đó cũng đã dẫn tới « thế » của vấn đề được nêu ở trên. Có khác chàng là bản chất của vấn đề. Bản chất đó là Bắc Việt muốn ra khỏi vòng tay của cả Nga lẫn Tàu. Nếu thật vậy thì họ lại rơi vào thế trận của kẻ thứ ba là Mỹ. Đến lúc đó thì họ: một là phải nhận điều kiện Hòa bình của Mỹ, hai là phải một mình gánh chịu cuộc chiến không còn tiếp liệu tự bên ngoài. Và như thế thì tương lai ra sao ngay giờ đây mọi người đều đã rõ.



VỤ RASHOMON VĂN NGHỆ

QUANH GIẢI THƠ 1971

phỏng vấn Nguyễn Sa & Hà Thương Nhân

□ LÊ THƯƠNG CHI

LTS : Sau khi đã tóm tắt bài báo của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền và phỏng vấn thi sĩ Vũ Hoàng Chương trong số trước, ông Lê Phương Chi trình bày cuộc phỏng vấn các nhà thơ Nguyễn Sa và Hà Thương Nhân, hai vị giám khảo của Hội đồng chấm giải Thi Ca năm 1971.

Cuộc phỏng vấn Nguyễn Sa

Tôi gặp nhà thơ Nguyễn Sa trong văn phòng trường Văn Học biết tôi hỏi về chuyện xảy ra chung quanh Giải Thơ 1971 ; với ý định trình bày đủ ý kiến năm vị giám khảo, Nguyễn Sa vui vẻ trả lời :

— Xin anh cho biết vì lẽ gì anh đã ký vào biên bản do TT Tuyền lập trong cuộc họp ngày 18-1-72, đồng ý trao giải nhất về Thơ năm 71 cho tác phẩm Niêm Hoan Lạc Thần Linh và Ngục Tù của Trần Tuân Kiệt, rồi qua hai ngày sau anh lại ký biên bản do ông Vũ hoàng Chương lập để phát giải nhất về Thơ ấy cho Trần Dạ Từ ?

— Chuyện xảy ra trong lúc bỏ phiếu và khui phiếu gần đúng như Th. Tâm Tuyền tường thuật trong bài báo Khởi Hành. Nghĩa là Hội đồng bỏ phiếu kín mỗi người chọn ba tác phẩm ứng ý. Mọi người đều viết phiếu đưa cho ông Chương là Chủ Tịch khui phiếu. Trong lúc ông Chương đang cầm năm lá phiếu thì anh Hà Thương Nhân nhắc anh Thanh Tâm Tuyền sao không trình bày ý kiến gì đó với Hội đồng. TT Tuyền nói để chờ khui phiếu. Tôi nói nếu khui phiếu là phải tiếp tục bỏ phiếu,

với gì xin cứ nơi đây giờ đi. Liền đó, anh Hà Thương Nhân nói luôn, anh kêu gọi Hội nên vì tình văn nghệ nên phát giải cho nhà thơ Trần Tuân Kiệt, giúp Kiệt được chính quyền thả về trong dịp lãnh giải để được ăn Tết với vợ con. Tôi nói rằng nếu phát giải cho Kiệt, rồi chính quyền hiểu lầm mình làm áp lực, chẳng những Kiệt không được tha mà bị tù nặng hơn và bị đày đi xa trước ngày phát giải thì sao ? Ai chịu trách nhiệm về hậu quả tai hại ấy ? Bấy giờ anh Hà Thương Nhân lanh thach nhiệm sẽ thông cảm với chính quyền, anh cho biết có người bạn quen với một người đang làm việc trong phủ TT. Tôi nói Hội Bút Việt đã vận động xin tha cho Kiệt, chắc Kiệt được về trước Tết, hay là ta dù di tác phẩm của Kiệt sang phần Truyền Thơ, để giúp Kiệt một cách đỡ ồn ào khỏi kẹt, vì Truyền Thơ ít có sự tranh chấp. Ông Chương và T.T Tuyền bảo không được vì trái nguyên tắc. Ông Chương ngồi im một lúc sau, ông bảo thiếu số phục tung đa số, nhưng giọng nói có hơi buồn. Rồi ông Chương bảo để mở phiếu xem kết quả ra sao. Kết quả vòng phiếu đầu tác phẩm « Thuở Lâm Thơ Yêu Em » của Trần Dạ Từ được 4 phiếu, và Giọt Lệ của Vi Khuê 3 phiếu...

Xin lỗi anh cho tôi hỏi rõ chỗ này : Sao bài của anh T.T Tuyền nói Vi Khuê chỉ có phiếu ?

— Tôi nhớ ông Chương bầu duy nhất có một anh Vi Khuê, tôi bầu 2 người là Trần Dạ Từ, Vi Khuê. Còn bà Mộng Tuyết bầu 3 người là Vi Khuê, Nam Thiên Thư, Trần Dạ Từ. Phiếu của anh Hà Thương Nhân tôi thấy ghi 3 người là Trần Dạ Từ (Thuở Lâm Thơ Yêu Em) Cao Tiêu (Đặng Trinh) Tạ (Cho Cuộc Đời) phiếu của T.T Tuyền tôi thấy 3 người là Bùi Giáng (Sóng Tháng Chạp) Trần Tuân Kiệt (NLTVNT) và Trần Dạ Từ.

Nó đến đây anh Nguyễn Sa nhấn mạnh :

— Xin anh nhớ là các anh ấy bầu cho Trần Dạ Từ vòng phiếu đầu, trước khi Hà Thương Nhân tung lên kêu gọi Hội đồng trao giải cho Trần Tuân Kiệt. Vì điều này nữa cũng xin anh ghi : sau khi thấy kết quả lần đầu TD Từ được 4 phiếu, Vi Khuê 3 phiếu, bấy giờ ông Chương bảo tiếp tục bỏ phiếu xem ai thắng. Thanh Tuyền có hỏi tại bỏ phiếu làm gì nữa, coi như Từ nhường giải cho Kiệt và cứu Kiệt mà Hội đồng đã thỏa thuận còn nếu bỏ phiếu thì TD Từ đương nhiên thắng. Tôi có trả lời thì cứ bỏ thủ xem sao. Kết quả lần phiếu thứ hai, mỗi phiếu chỉ được ghi có một người, phiếu của anh Hà Thương Nhân, TT Tuyền và tôi đều ghi Trần Dạ Từ, ông Chương và Mộng Tuyết vẫn bầu Vi Khuê.

Có một điều làm tôi băn khoăn nhất, đó là giả thuyết nếu chính quyền nghĩ rằng phát giải cho Kiệt là làm áp lực họ, Kiệt có thể sẽ bị tù nặng hơn thì sao ? Nhờ Kiệt bị nặng hơn, và việc làm sau bắn ma để lấy giải của người này trao cho người kia, bị tiết lộ thì ai chịu trách nhiệm về hậu quả của nó đối với anh em văn nghệ? Do sự băn khoăn đó, tôi có đề nghị hay là Hội đồng ra một thông cáo nói rõ sự việc : Kết quả bỏ phiếu thì Trần Dạ Từ, nhưng vì vẫn để tình cảm Hội đồng quyết định trao giải cho TT Kiệt để cứu nhà thơ này đang làm tang lao lý. Đồng thời kêu gọi các ban giám khảo khác cũng tranh đấu cho mẠnh. Ông Chương bảo không thể làm như vậy được, nguy hiểm lắm. Nhắc lại việc đề nghị ra thông cáo là tôi minh xác với anh rằng trong đời tôi rái ghét những âm mưu mờ ám mượn cớ này cớ nọ để đạt mục đích bất chính cho phe phái của mình, hoặc cho mình.

Vì tôi nghĩ rằng TT Tuyền mượn TT Kiệt để loại TD Từ và giải tỏa nỗi ám ức Bùi Giáng không được giải.

— Anh cho là trong vụ này có âm mưu ?

— Phải, biên bản do Thanh Tâm Tuyền lập ngày 18-1 là một âm mưu.

— Anh có bằng chứng gì để kết tội anh TT Tuyền âm mưu.

— Có chứ, có rất nhiều, nhưng tôi xin nêu vài thí dụ cụ thể. Một là trước ngày hội đồng họp vài hôm trong một cuộc điện đàm giữa tôi và nhà thơ Hà Thương Nhân, anh ấy than rằng : Người ta muốn

tôi phải bầu cho Bùi Giáng, tôi không chịu, muốn sao thì ra, mang tôi lên báo mà chửi tôi cũng xin chịu vì tho Bùi Giáng lời quá, nhất là khi ông ấy dùng chữ Hán trong thơ, tôi cũng biết đôi chút chữ Hán, nhưng khi đọc thơ ông ta, chẳng hiểu ông ấy muốn nói gì. Sau tôi biết ra « người ta » mà anh Hà Thương Nhân muốn nói là TT Tuyền. Vài hôm sau tôi gặp ông Chương, ông ấy cũng lo lắng vì nghe anh Hà Thương Nhân bảo tin TT Tuyền đe rắng nếu không bầu cho Bùi Giáng thì TT Tuyền sẽ phả. Và trước ngày Hội đồng họp một hôm, tôi được vài người bạn cho biết nếu TT Tuyền đưa Bùi Giáng ra mà không được chấp thuận, thì anh ấy sẽ đưa Trần Tuân Kiệt ra để phá chơi.

— Anh có thể cho biết tên một trong vài người bạn ấy, có được không a.

— Minh có làm điều gì mờ ám đâu mà phải giấu có phải không anh, xin anh cứ ghi, anh bạn đó là Kiều Phong.

Hai là, sau khi tôi trình bày công cuộc vận động của Hội Bút Việt xin tha cho Kiệt, sắp được kết quả tốt, chúng ta nên tiếp tay với Hội Bút Việt bằng cách gặp ông Quốc Vụ Khanh nhờ ông thúc đẩy cho việc can thiệp của Hội Bút Việt được kết quả nhanh chóng hơn, mặt khác có thể du di tác phẩm của Kiệt sang giải Truyền Thơ, để lấy phần bèn ấy phát cho Kiệt, giúp Kiệt nếu bèn thơ dài không có tác phẩm nào được giải. Như thế sẽ dung hòa được văn chương và tình cảm. Sau đề nghị của tôi ba vị kia có bàn gố ý kiến, chỉ có anh TT Tuyền ngồi lặng thinh, sau đó anh ấy đứng dậy nói đi mua thuốc hút. Vì sắp đến cuộc họp chính thức cho nên ông Chương mau miêng nói có thuốc lá dày. TT Tuyền nói tôi quen hút thuốc lá đen. Ông Chương nói tôi có thứ thuốc lá cùng một nhẫn hiệu với thuốc ông đang hút dày. Anh TT Tuyền vẫn nói không, chàng vẫn bước ra khỏi nhà ông Chương và anh Hà Thương Nhân cũng đột nhiên đứng dậy bước ra đi theo TT Tuyền, không biết là cũng đi mua thuốc lá hay đi đâu. Và khi hai người trở lại thì bắt đầu cuộc họp và xảy ra việc âm mưu tình cảm để phá binh, như tôi đã kể vừa rồi. Riêng tôi nghĩ anh HT Nhân thành thật, không có gì đáng trách.

— Xin anh cho biết lý do có biên bản thứ nhì chỉ có ba chữ ký ?

— Sau khi vào biên bản mà ấy xong, tôi nghị giải tán, tôi ra về.

Cho đến sáng hôm sau, ông Chương đến nhà tôi nói rõ ý định của ông là xé bỏ biên bản mà đã vi bốc đồng mà ký hôm qua, ông đưa ra một biên bản do ông làm trong đêm đúng theo như kết quả của cuộc đầu phiếu : Trần Dạ Từ được giải nhất, và ông đưa những lá phiếu của 5 người viết hôm qua ra làm bằng cớ. Rồi ông Chương gọi giấy nói vào tờ báo Tiền Tuyến mời anh Hà Thương Nhân họp vào 9 giờ sáng ngày hôm sau, tức là ngày 20-1, tại một phòng trên Phủ Quốc Vụ Khanh, do ông Chương vừa hỏi mượn. Đồng thời ông Chương nhờ anh Hà Thương Nhân mời giùm anh TT Tuyền.

Ngày 19-1 là ngày ông Chương điện thoại mời anh Hà thượng Nguen và viết thư mời bà Mộng Tuyết họp vào 9 giờ sáng ngày 20-1, xin anh gửi cho rõ điểm khác biệt này. Trong bài báo của T.T Tuyền nói ông Chương triệu tập phiên họp với vỡ ngày 19-1 tại phủ QVK. Tôi xin minh xác rằng ông T.T Tuyền đã cố tình làm sai lệch sự thật để vu oan cho người khác với mục đích che đậy âm mưu của mình.

Sáng hôm sau, tôi lấy xe chờ ông Chương lên đến phủ QVK khoảng 9 giờ. Ông Chương mời bà Mộng Tuyết và tôi vào phòng họp đã được ông Võ Long Tè đánh sấp. Ông Chương đưa những lá phiếu do bút tay của mỗi người trong Hội đồng mà ông Chương con giữ sau cuộc đấu phiếu chiều hôm



Hẹn ngày trở lại

Một thiếu phụ trẻ đẹp nhưng rõ ràng bị sinh lý hành hạ, tôi than thở với bác sĩ rằng nàng lây chong từ hai năm nay nhưng chồng nàng chưa một lần chịu thực thi quyền làm chồng, tức là chưa lần nào chồng nàng yêu nàng.

Như vậy, chẳng trách nào bà bị khủng hoảng thần kinh — ông bác sĩ nói bằng một giọng thông cảm — bà đưa ông ấy tới đây để tôi nói chuyện với ông.

Hôm sau người vợ đưa anh chồng đến. Ông bác sĩ bảo anh chồng :

Tôi thật không muốn đi vào đời tư của vợ chồng bạn nhưng sự thật cần phải nói để sửa chữa là bạn không chịu làm tròn bổn phận làm chồng của bạn.

Anh chồng ngẩn ngơ :

Bác sĩ nói sao ?? Tôi tưởng tôi làm tròn bổn phận làm chồng của tôi lắm chứ ?? Nay nhé... tôi yêu thương vợ tôi, tôi trung thành với nàng, tôi kiêm được đủ tiền cho nàng tiêu xài...

Ông bác sĩ ngắt lời :

Tôi không nói bạn thiếu những bổn phận đó. Những chuyện đó bạn làm đầy đủ. Nhưng còn những bổn phận sinh lý của bạn thì sao ?

Bổn phận sinh lý là cái gì ? Tôi không hiểu...

Ông bác sĩ cố gắng giải thích nhưng anh chồng ngày đó vẫn không hiểu. Sau cùng, sốt ruột quá, ông bác sĩ la lên :

Được rồi. Để tôi làm cho anh thấy...

Một cuộc tình tôi tả liền được thực hiện giữa ông bác sĩ và người vợ trước sự chứng kiến của chồng. Xong. Ông bác sĩ nói :

Bạn đã thấy chưa ? Đến bà trẻ tuổi và mạnh khoẻ như vợ bạn đây cần được làm như vậy mỗi tuần hai lần.

Nhin thấy vẻ mặt tươi rói của vợ, anh chồng xiết chặt tay ông bác sĩ :

Cám ơn bác sĩ nhiều lắm — anh nói — Nếu bác sĩ nói vợ tôi cần một tuần hai lần thì bây giờ là thứ hai, xin hẹn tôi năm tôi đưa vợ tôi lại, bác sĩ chưa trị cho lần nữa...

18-1 và biên bản ông mời làm với kết quả là tranh giải nhất về thi phẩm cho Trần Dạ Từ đúng như kết quả của cuộc đấu phiếu.

Ông Chương cho biết anh HT Nhân hận hợp với Cây Mùa Xuân Chiếu Sí ghi đó ở tòa soạn Tiền Tuyến không thể bỏ đi được, thời chúng ta 3 người cứ ký trước, rồi để biên bản ở đây, anh HTN đã nghe câu cho Trần Tuấn Kiệt để cứu nhà thơ này nếu muốn ký thì vào ký sau. Vả lại chúng ta làm bị tú, nhưng anh không giữ kín, sáng hôm sau đúng theo tinh thần cuộc đấu phiếu cần cử theo phiếu còn đây, bút tích các anh ấy còn rõ ràng, da có phải làm biên bản gian mà sợ.

Thế là 3 chúng tôi ký biên bản rồi về.

Đó là nguyên do có biên bản thứ nhì mà tôi ký trong ngày 20/1. Còn lý do nào khiến tôi phải nhận chữ ký vào biên bản của T.T Tuyền lập ra trong phiên họp ngày 18/1, anh muố biết thì tôi xin trích bày tóm tắt :

— Trong phiên họp 18/1, tôi có lo ngại nếu trả giải cho TT Kiệt mà chính quyền hiểu làm rằng chúng ta làm áp lực, Kiệt sẽ bị tú nặng hơn thì hậu quả đó ai chịu trách nhiệm. Nhất là Bút Việt can thiệp gần xong. Bấy giờ Hà thượng Nhân có nói sẽ thu xếp, vì anh ấy có một người bạn làm việc ở Phủ TT. Đến sáng hôm sau, tôi go dây nói nhác lại với anh HT Nhân và hỏi thêm việc nhờ người bạn ấy, kết quả đến đâu rồi. HT Nhân nói chưa gặp được người bạn ấy. Sau đó, tôi may mắn được biết hồ sơ của TT Kiệt được trả về báo cho Chủ tịch Hội Bút Việt. Do đó tôi thấy rằng trao giải cho Kiệt để cứu Kiệt sẽ nguy hiểm, vì anh HT Nhân lãnh trách nhiệm thông cảm với chính quyền mà chưa biết kết quả ra sao, thi tai hại cho Kiệt nếu có vì chính quyền hiểu làm chúng ta muốn làm áp lực, hậu quả đó ai gánh chịu thay cho Kiệt đây ? Nhất là tôi đã được linh mục Thành Lãng nói rõ, ngày 19/1 hồ sơ của Kiệt được trả về hoàn thành rồi, chỉ chờ đến đúng ngày là Kiệt và

Đó là lý do tôi phủ nhận biên bản ngày 18/1, và ký vào biên bản do ông Chương lập ngày 20/1.

— Anh thấy thế nào về việc làm lủng củng của Hội đồng chấm giải ?

— Tôi chung thắc Hồi đồng đã làm không tròn trách nhiệm vì để một hội viên công bố một bài báo đã kích ông chủ tịch, điều đó đáng trách chung..

— Còn riêng anh, lúc đầu chịu ký rồi sáng hôm sau phủ nhận để ký vào một biên bản khác, như vậy anh thấy thế nào khi chú ng tôi và lịch sử văn học phê phán.

Anh Nguyễn Sa cười cợt :

— Minh làm sai, minh biết là sai và sửa chữa kịp thời, đâu phải minh kháng khăng bảo thủ hoặc ngoan cố nguy biện để đỗ tội cho người khác. Trong đời có ai tránh khỏi những lúc bị du vắng thế kẹt, có phải không anh ?

Phỏng vấn Thi sĩ Hà Thượng Nhân

Sau khi gặp các Thi sĩ Vũ Hoàng Chương và Nguyễn Sa tôi điện thoại vào tòa soạn Tiền Tuyến

nhà anh Kiều. Phong hẹn trước cho tôi được gấp như Hà Thượng Nhân tại tòa báo này vào 10 giờ hôm sau.

Thứ anh, trong lúc phỏng vấn Vũ H. Chương, được biết sau đêm họp 18/1 các anh đã thỏa thuận với nhau cho Trần Tuấn Kiệt để cứu nhà thơ này là điều đặc biệt làm : lý ra thì TDK đã nhớ Tú Kieu đến nói cho Trần Dạ Từ biết Hội đồng đã trao giải cho Kiệt để cứu Kiệt.

Làm gì có chuyện tôi nhớ Tú Kieu. Nhân hôm sau, có Tú Kieu điện thoại vào đây, hỏi tôi về kết quả giải Thơ, tôi nói thơ này có một điều đặc biệt làm : lý ra thì TDK đã được, nhưng vì tính nết nhường cho TT Kiệt và TT Kiệt về khi lanh giải.

Tôi cho là không cần giữ kín, bởi trước sau rồi em trong làng vẫn cùng biết, bấy giờ bên ngoài có chí ký của năm vị Hội đồng, anh em có chẳng hại gì.

Anh Nguyễn Sa có cho biết, trước ngày họp Hội đồng, trong một vài cuộc điện đàm với Nguyễn Sa, anh có tỏ ý than phiền vì có người muốn trả bài cho nhà thơ Bùi Giáng ? Theo anh Nguyễn Sa, thì anh Thanh Tâm Tuyền muốn làm áp anh ?

Anh Hà thượng Nhân cười lớn :

Làm gì có chuyện áp lực, trên lĩnh vực văn học ai áp lực, được tôi ? Còn nếu anh muốn nói về lực trong quân đội — điều này hoàn toàn không — thi tôi phải bỏ cho nhà thơ Cao Tiêu chứ, vì đây cấp bậc trong quân đội là Đại Tá. Chứ tại sao trong phiếu chung kết tôi ghi Trần Dạ Từ, và trước đó tôi đã kêu gọi anh em nên trao giải cho Trần Tuấn Kiệt ?

Thực ra thi như thế này. Anh em ở tòa soạn Tiền Tuyến thường hay bàn cãi về chuyện các giải văn học, chẳng riêng gì giải thưởng, mà các giải thưởng tôi đều bàn chơi. Nhân đó, anh Lô Rắng và các ông già trao giải thưởng cho Bùi Giáng. Tôi là lời rằng các ông nói nhầm, thơ BG diễn như vậy mà cho giải làm sao. Nói xong, sẵn tập thơ Thắng Chạp để trong hộp bàn tôi rút đưa cho Lô Rắng nói ông đọc thử những bài thơ gồm

hai câu như vậy :

Thôi Hộ Hộ Thôi Hộ Thôi Hộ Hộ

Hộ Thôi Hộ Hộ Hộ Thôi Hộ

đó là bài Thôi Hộ, và đây nữa là bài Xuân cũng thi có hai câu :

Bây giờ cây đã nở hoa

Nghĩa là hoa đã nở rồi trên cây

trong tập thơ này các anh thử nhận cho tôi một bài nào có thể gọi là thơ. Tôi cũng biết chút chữ Hán, theo tôi biết thì BG dùng chữ Hán vào thơ trong tập này tôi không hiểu nổi và không chịu được.

Đó là ý kiến của anh Lô Rắng nói với tôi trong lúc nhàn đàm sao gọi là áp lực ?

Riêng về anh Thanh Tâm Tuyền tôi có thể nói rằng anh ấy là người rất thẳng thắn, không chơi «cú ba», anh em hoặc bất cứ ai. «Cú ba» tức là đá hậu, đá giờ ái ái. Như vậy tôi xin phủ nhận chuyện tôi bị áp lực đến nỗi phải than thở với người khác.

— Anh nhớ lại xem, anh có than và lo ngại với anh Vũ hoàng Chương và anh Nguyễn Sa không ?

— Có thể có, nhưng không phải tôi than vì bị áp lực, mà chỉ vì bức minh các anh em đưa ý kiến nên trao giải cho Bùi Giáng, mà tôi thì không chịu được thơ của anh ấy. Sẵn dịp tôi nói cho anh Chương và anh Nguyễn Sa nghe như vậy thôi.

— Nếu không bị áp lực, sao trong bài báo của anh Thanh Tâm Tuyền có kè lại nhân cuộc tranh luận về thơ Bùi Giáng tại tòa soạn Tiền Tuyến... «Nếu các anh không chấp nhận thơ Bùi Giáng tôi sẽ đưa thơ Trần Tuấn Kiệt, các anh thích nói nhân nghĩa là làm, liệu các ông có dám không. Bùa ấy ông Hà thượng Nhân đã im lặng...»

— Tôi im lặng không phải vì bị áp lực mà chỉ vì bùa ấy tôi chưa đọc Niên Hoan Lạc Thần Linh và Ngục tù của Trần Tuấn Kiệt. Sau khi đọc xong tôi thấy thơ Kiệt và Thủ Lam Thơ Yên Em của Trần Dạ Từ đều ngang ngửa nhau, ai thích không khí thơ Đường thì tra thơ Kiệt, ai không bùa tròn tria thì tra thơ Từ. Tôi thấy rằng trao giải cho Kiệt hay cho Từ cũng được, thi nên cho Kiệt vì thêm yếu tố cứu Kiệt ra tù. Do đó tôi chấp thuận đề nghị của TT Tuyền và hôm 18/1, tôi đã kêu gọi ba vị kia. Nếu thơ Kiệt mà tôi, nhất định không bao giờ tôi đồng ý với anh TT Tuyền, dù rằng để làm việc nhân nghĩa.

Anh Nguyễn Sa có nói trước khi vào họp để bỏ phiếu, anh TT Tuyền bỏ đi mua thuốc lá, rồi anh cũng đi theo. Đó có phải là một sự sắp đặt chẵng ?

Anh HTN cười : — Chuyện đi mua thuốc lá, tôi có đọc bài anh Nguyễn Sa ở báo HB, chuyện ấy có, nhưng anh TT Tuyền ra ngoài xa, con tôi ra ở bên hẻm mua Salem. Các anh chưa biết con người của TT Tuyền nên nghĩ thế, chứ anh ấy không phải con người mưu toan mờ ám đâu.

Tôi đưa bài báo của anh TT Tuyền và bài tôi phỏng vấn anh Vũ Hoàng Chương cho anh xem, sau đó tôi hỏi :

— Anh xem hai bài vừa rồi, có ông nào tuyên bố sai với sự việc đã xảy ra như anh đã chứng kiến không ?

— Tôi chung, những nét lòu và những điểm quan trọng, cả hai đều tường thuật đúng sự việc đã xảy ra, chỉ sai một vài chi tiết không đáng kể.

— Xin anh phân tích rõ hơn ?

— Cái sai của anh Vũ Hoàng Chương là đã thỏa thuận với anh em, rồi phủ nhận. Tại sao không ?

(Xem tiếp trang 54)

Lo lắng

Trong suốt mấy tuần qua, chúng ta lo lắng chờ tin về các mặt trận Quảng Trị, Kossutum, Bình Long. Gia đình nào cũng có ít nhất một thân nhân đang cầm súng chiến đấu tại đó hay ít ra cũng kẹt trong vùng lửa đạn. Không cứ ở đây mà ở ngoài Bắc, các đồng bào ta cũng đang lo lắng vì gia đình nào cũng có ít nhất một thân nhân trong đoàn quân 12 sư đoàn từ Bắc vào Nam.

Đồng bào miền Nam và đồng bào miền Bắc cùng lo lắng như nhau. Cùng chia nhau giọt máu thì cũng cùng chia nhau giọt nước mắt.

Điều an ủi cho đồng bào ta là trong lúc chúng ta cùng lo lắng như vậy thì các ông Nixon, Brezhnev, Mao trạch Đông và Chu Ân Lai cũng chia sẻ niềm lo âu và hồi hộp theo dõi các trận đánh xảy ra trên chiến trường Việt Nam.

Ông Nixon tất nhiên là người lo lắng nhiều nhất. Ông nhấp nhôm trong phòng làm việc hình bầu dục tòa Bạch Ốc. Chỗ lát ông lại điện thoại hỏi sang văn phòng Kissinger hay tòa Ngũ giác Đài.

— Quân ta đã tiến tới đâu rồi?
— Thưa tổng thống quân ta là quân nào?

— Là quân ta chờ quân nào?
— Thưa tổng thống quân ta đã rút lui, chỉ còn 100 nghìn người ở lại.

— Không, tôi nói quân đội VN CH kia!

— Dạ, nếu vậy thì quân ta đã tiến tới chờ không rút lui. Tiến từ Chợ Thành tới An Lộc rồi.

— Tốt lắm. Tôi yêu cầu các ông chỉ thị rõ rệt quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam là cương quyết bảo vệ từng tấc đất!

— Dạ, cương quyết bảo vệ từng tấc đất!

— Từng tấc đất và từng lá phiếu nghe chưa?

Trong khi đó ở Moscow, đồng chí Brezhnev cũng bồn chồn theo dõi chiến cục. Brezhnev cũng đứng lên ngồi xuống, lâu lâu lại điện thoại sang Kossigyn:

— Quân ta đã tiến tới đâu rồi?
— Dạ, tôi có biết Maiacca.
— Không, tôi nói bộ binh kia!
— Dạ, vẫn đóng 50 sư đoàn ở biên thùy Nga-Hoa.

sinh-tử phu

ÔNG ĐẠO CẤY

— Không, tôi nói quân ta ở Việt Nam kia.

— Dạ, vẫn tiến tới Quảng Trị, Lộc Ninh...

— Liệu cầm cự ở đó được bao lâu.

— Thưa ít nhất cũng 3 tuần. Vì vẫn đề tiếp liệu xa xôi.

— Không được! Phải chỉ thị đồng chí Gierov bộ quốc phòng tiếp liệu đầy đủ. Ít nhất phải tử thủ ở các vị trí hiện tại 5 tuần nữa, Ngày 22.5 này Nixon sẽ gặp tôi, khi đó tôi muốn rằng chúng ta hoàn toàn ở vị trí tốt.

— Thưa đồng chí, xin cố gắng!

— Đồng chí phải kêu gọi tinh thần ái quốc của quân ta, phải nỗ lực chiến đấu! Chúng ta đang cần mua lúa mì và đậu nành của Mỹ với giá hạ, đang cần trao đổi tin tức tình báo chiến lược về Trung Cộng! Hãy động viên tinh thần quân sĩ. Khẩu hiệu của quân ta là giữ vững một tấc đất được một ngày là già đậu nành của Mỹ sẽ phải giàm hớt 2 xu một ký. Quyet đập những đòn chí tử lên đầu đế quốc Mỹ để mua lúa mì và đậu nành với giá rẻ! Nghe chưa?

Thông tin

Sự yếu kém của bộ máy chính quyền đã rõ trong suốt hai tuần lễ vừa qua, mà điển hình là ngành Thông Tin. Từ trên xuống dưới, chính quyền chỉ làm một công việc là « phản ứng » chờ không có một hành động nào có thể gọi là « sáng kiến ».

Ai cũng biết rằng một ông Nguyễn Văn Thiệu không quan trọng hơn cả trăm ngàn người lính đang làm trận.

Ai cũng biết rằng hàng triệu đồng bào hàng ngày muốn biết quân đội ta tiến tới đâu, hay lùi tới đâu, mặt trận nơi nào đang nơi nào nhẹ. Chuyện đó chắc chắn phải quan trọng và được người ta chăm chú theo dõi hơn là số bách phân bầu cho ông Thiệu trồi lên hay trụt xuống ở Vịnh Bình và Bạc Liêu, v.v.

Tin Thủy TQLC tái chiếm Gura viet ở Đồng Hới, tin một phi công bị xe tăng địch ở Quảng Trị, những tin mừng đó phải được thông báo cấp tốc để quân đội và dân chúng khắp nơi cùng mừng.

Không lẽ dân chúng chỉ nên mừng rõ vì tổng thống anh minh đã vot từ 94.35 phần trăm lên 94.36 phần trăm?

Không hiểu sao các quan thông tin nước ta không cảm thấy điều đó. Có lẽ nghệ thuật làm quan không cần phải cảm theo sự rung cảm của dân, mà chỉ cần theo sự rung cảm của cấp!

Sau Hà Nội Biển là ở đó!

Tuyên truyền

Sau công tác thông tin, bài, đến công tác tuyên truyền, hay kèn барабan tiếng vàn chương hơn là tâm lý chiến.

Bộ công động tinh thần dân chúng Bộ Thông tin ta có 2 cơ quan truyền thanh, truyền hình và một tờ báo.

Hồi cuối tháng 10 năm 71 thì đi đâu ta cũng thấy biểu ngữ « Mừng ngày tuyên thệ vinh quang ». Năm nay, nhân chiến cuộc nở lớn lại thấy biểu ngữ xanh, đỏ, vàng xuất hiện khắp phố phường để... quyết tâm diệt cộng.

Trên đài phát thanh và truyền hình thi cả ngày hát bài Hội nghị Điện Hồng Lĩnh như không biết tác giả bài đó đang làm Tổng Trưởng thông tin trong chính phủ mà của M.T.G.P. Nghe bài hát của một ông nhạc sĩ Việt Cộng chính công, hát suốt ngày trên đài Sài Gòn, nghe tôi chữ « Quyết Chiến » người ta thấy lạnh lùng nơi gác!

Đó là một công tác tâm lý chiến.

Còn những tin tức về các chiến sĩ dũng cảm, về các hành động

dũng cảm của chiến sĩ thì chỉ ngắn ngủn, sơ sài!

Một quân đội chiến đấu không thể không có anh hùng! Bắc Việt đã khéo léo làm nổi bật các anh hùng của họ như Nguyễn Văn Trỗi đến nỗi tất cả các nước Cộng Sản đều đồng thanh suy tôn. Đến « chiến sĩ hổ » được một chiếc xe tăng của Cộng sản, Ngân Sách của hội đồng tỉnh chẳng là bao, mang 10 ngàn đầm thường cho người phá một chiếc xe tăng, mà quân ta phá hủy những 70 chiếc xe tăng cũng là 700 ngàn rồi.

Nhưng mới trong con số 10 ngàn đầm một chiếc xe tăng, ai cũng kêu là rẻ quá!

Việc yểm trợ lại còn thêm lót tác dụng là khích lệ sự chiến đấu hàng hải của các chiến sĩ.

Các ông nghị viên hối đồng tình ở Đà Nẵng đã mở đầu công tác khích lệ đó bằng cách đặt giải thưởng 10 ngàn đầm cho mỗi chiến sĩ hạ được một chiếc xe tăng của Cộng sản, Ngân Sách của hội đồng tỉnh chẳng là bao, mang 10 ngàn đầm thường cho người phá một chiếc xe tăng, mà quân ta phá hủy những 70 chiếc xe tăng cũng là 700 ngàn rồi.

Nhưng mới trong con số 10 ngàn đầm một chiếc xe tăng, ai cũng kêu là rẻ quá!

Theo thời giờ thì rẻ thật!

Ở Sài Gòn bây giờ chiếc xe gắn máy cũng tới 150 ngàn. Mười ngàn đầm chưa mua nổi chiếc xe đạp

Vì vậy mà 10 ngàn một xe tăng ngó coi bộ rẻ quá!

Nhưng một hội đồng tinh làm sao có nhiều tiền hơn để trưởng thưởng?

Bữa đó anh em tờ soạn nhật báo Sóng Thần nghe tin trên, tự hỏi nhau rằng: « Tại sao các vị tỷ phú ở Sài Gòn không hùn tiền nhau bỏ ra để trưởng thưởng các chiến sĩ? » Một phóng viên đề nghị:

— Các anh đê đó tôi xem viết băn tin loan báo rằng: Các nhà tỷ phú ở Sài Gòn như Lý Long Thành, Võ Văn Phát, Nguyễn Văn Đài đã treo giải thưởng cho các chiến sĩ hữu công rồi! Minh cù loan tin không lẽ họ lại cãi chính Ma không lẽ họ lại làm ngo?

Ý kiến trên được một người hưởng ứng, bàn thêm:

— Chúng ta sẽ loan tin rằng các ông Nguyễn Văn Đài, Võ Văn Phát, Lý Long Thành đã treo giải thưởng 100 ngàn đầm cho các chiến sĩ nào hạ được một xe tăng, 80 ngàn đầm cho các chiến sĩ nào bắt được một khẩu đại pháo của địch và 10 ngàn đầm cho các loại súng nhỏ. Các nhà tỷ phú trên sẵn sàng bỏ ra một phần ngàn tài sản của họ là 500 triệu đầm để lập quỹ Yểm Trợ Tiền Tuyến:

Nhưng một nhà vào đạo mạo phản đối.

(Xem tiếp trang 58)



Yểm trợ

Dù là người vô tình tới đâu, nghe nói đến nổi khóc cay của người lính ở nơi chiến trường, cũng phải xúc động, muốn giúp làm bớt nỗi đau khổ. Vì vậy mới có phong trào hậu phương yểm trợ tiền tuyến.



PHIEU

TÊ ĐÈ

(TIẾP THEO)

Tôi muốn trở lại Âm thanh của Im Lặng. Tôi thích cái im lặng khi cầm tay nàng. I want to hold your hand.

Tôi thích cái im lặng khi nàng nhìn tôi cười. Tôi thích cái im lặng sau những phút yêu nhau chẳng nói được gì.

Tôi thích cái im lặng của những giọt nước mắt rơi trên má nàng — Má nàng mát như vỏ một quả táo tây và mượt như mông của một đứa trẻ chưa thôi nói.

Có những âm thanh khủng khiếp của im lặng. Cái im lặng khi chờ đợi tiếng súng khai hỏa của địch công đòn. Cái im lặng trước khi những quả hỏa tiễn phóng vào thành phố, vào phi trường, vào lô cốt, vào hố cá nhân.

Cái im lặng trước khi họ gọi tên mình đi đơn vị tác chiến sau khi mìn khóa tại một quân trường hay một trung tâm huấn luyện.

Tôi biết cái im lặng của một con cua bồ.

Trong Chợ lớn ở một ngôi chùa Tàu người ta bán cua, ốc, sò nướng.

Những con cua bồ bị treo lơ lửng, chân cua vùn vãy, chúng trông giống những kẻ sắp bị treo cổ trên cây trong những phim Western.

Tôi gọi một con cua nướng uống với bia 33.

Cua cua bị kéo xuống và đặt trên than hồng.

Nó sùi bọt mép. Chân nó vùn vãy, nó thật cao ráo. Nó lầm lì chịu đựng cục hình, nó không kêu.

Hương nhìn con cua bảo tôi :

— Tôi nghiệp nó quá!

Khi con cua thành màu đỏ nàng không thấy tôi nghiệp nữa. Nàng là con vật can đảm đó và uống 33 cùng tôi vui vẻ.

Tôi chắc nàng sẽ khóc nếu nàng thấy mấy binh sĩ ở quán cà phê Hoàng Hôn bị nướng. Người nướng thì không có màu hồng tuyệt đẹp như cua nướng. Người nướng thì không hề uống với 33.

Người trung sĩ già đó nói tiếng pha cà phê ngọt, Thời tiết lạnh ở vùng giao tuyến uống cà phê của ông thi nhất. Gọi là quán nhưng thực ra chỉ là những cái thùng gỗ đựng đạn đại bác được kè làm ghế. Ông trung sĩ già được anh em binh sĩ gọi là «Bố». Bố thường pha cà phê vào buổi chiều để bàn cho anh em, họ đặt tên quán bố là quán Hoàng Hôn.

Một buổi chiều Bố đau nhở một binh sĩ trong pháo đội bạn pha cà phê dùm. Anh này lười nên nhóm lửa bằng thuốc bòi. Ba anh lính trẻ mê cà phê đã bị số thuốc bòi ở cạnh bắt lửa và đốt cháy không kịp kêu.

Ở đường Bàn Cờ cũng có một quán cà phê lấy tên là Hoàng Hôn. Bên trái quán này là quán Bình Minh.

Quán Hoàng Hôn sơn màu đen, Hoàng Hôn ở

không phải màu vàng. Màu đen này đã hấp dẫn người trẻ.

Tôi ngồi uống cà phê. Cái gạt tàn thuốc lá màu xanh lò tròn như miệng của một người lính đang kêu la.

Chỗ tiếng thia chạm vào thành ly nghe vui.

Truyện của những người trong quan tâm sự nhau có lẽ không vui bằng tiếng kim khí chạm nhau tinh tế.

Tôi nhớ đến Hà. Hà là một sĩ quan. Hà can đảm và thương. Trước khi vượt biên Hà bảo em tôi : «Kỳ này tao mong bị thương để được về làm cưới may».

Hôm đám cưới em tôi, Hà gài tháng lương của từ chiến trường về mừng...

Tang những lần về phép Hà thường uống bia tôi trong quán Hoàng Hôn đen này.

Những người lính dù có liên quan tới một cô học trò lớp đệ thất của tôi.

Một hôm tôi làm một trắc nghiệm về óc tưởng tượng của học trò. Tôi vẽ một hình tròn màu đỏ và một hình chữ nhật dài màu lá cây. Tôi đóng hai hình đó và hỏi học trò xem chúng nhìn thấy gì.

Một cô bé nói :

— Đó là chiếc nón của người lính dù đang ngủ.

Tôi không biết Hà và những người lính mũ trong trung đội của Hà có được ngủ trên cỏ không?

Một cô bé khác nói :

— Đó là quả bom lừa rơi trên cánh đồng lúa.

Một cô bé khác nói :

— Đó là một quả bóng bay bay qua cửa sổ.

Một cô bé khác lại nói :

— Đó là mặt trời mọc sau một cái quan tài sơn mài là cây.

Tôi không ngờ trẻ nhỏ có những ý tưởng kỳ lạ như vậy.

Cái nhìn và thế giới của trẻ nhỏ thật tuyệt. Tôi nhớ lại màu đối thoại giữa người cha và cô gái nhỏ đón nghe nhạc opéra.

Cô bé thấy người nhạc trưởng cầm dùa điều khiển đàn nhạc và một ca sĩ đang hát trên sân khấu đón bà cha :

— Tại sao người đàn ông lại lấy que dọa người ta bà đó?

Người cha bảo :

— Người đàn ông đó đâu có dọa người ta bà. Cô bé cãi :

— Thế sao bà ta lại la lèn!

Lần đầu chúng ta mất cái nhìn tuyệt diệu này. Lần đầu chúng ta mất cái nhìn tuyệt diệu này. Lần đầu chúng ta mất cái nhìn tuyệt diệu này.

Vào một giờ dạy Anh văn, Còn 15 phút thí tài chơi, tôi cho lớp nữ sinh đệ thất viết ngắn tự do và tôi đã được vào một thế giới lạ.

BÀI SỐ 1:

Em uống một ly nước đá chanh mát thiệt mát. Em thấy có hai cái hột như hai con cá nhỏ nằm chết. Em tội nghiệp chúng em lấy cái muỗng quay chúng lên nhưng chúng vẫn chìm xuống nằm lịm dưới đáy ly. Chỉ có tiếng muỗng lanh kinh lanh kinh đập vào thành ly là vui, còn em thì buồn, buồn thiệt là buồn như hai con cá bé bỏng nằm chết trong ly.

BÀI SỐ 2:

Tôi đi trên một kè phố có cát. Trên cát in nhiều vết giày đan vào nhau thật dễ yêu. Tại sao ở ngoài đời người ta không đan những bàn chân trần với nhau như thế có phải hạnh phúc và vui sướng không?

BÀI SỐ 3:

Trên vòng quay của chiếc điện thoại em thấy có số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 và 0 Em lại thấy ABC, DEF,GHI... và chữ operator. Em chẳng biết operator nghĩa là gì. Em buồn vì em không còn gọi được cho ba em nữa. Ba em mới từ trại ở Quảng Trị rồi.

BÀI SỐ 4:

Em thấy một vòng chanh đặt cạnh những khoanh bít đỏ. Vòng chanh như một cái mặt trời màu xanh lá cây non. Chắc bao giờ có mặt trời màu xanh lá cây non thì người ta mới không chém giết nhau nữa phải không thầy?

BÀI SỐ 5:

Thưa tuần rồi em có đi đưa Cám ma của anh con nhỏ bạn, anh nó là phi công. Nó khóc như thỏ này : «Hồi xưa em không thèm đi chơi với anh và gọi anh là quỉ vì anh thường rủ bồ đi mà quên em. Bây giờ anh là quỉ cũng được. Anh rủ em đi chơi đi, nằm dưới đó lạnh lắm».

Em nghe thế cái rỗi em cũng khóc theo con nhỏ bạn.

BÀI SỐ 6:

Chú em cho em một con két nó có cái mõi đỏ như cái móng tay sơn đỏ của chị em, em nhốt nó trong một cái lồng tre. Nó lầm lì, chẳng hot chẳng kêu. Rồi một hôm. «Nó cắn nát chiếc lồng, may mà em trong thời gian nó sáp chui ra. Em lấy cái khăn bít đầu nó lại và lấy kéo cắt cánh để nó khỏi bay. Nhưng rồi nó vẫn phá lồng. Em lấy giấy kẽm sứa lại lồng mà nó vẫn phá chỗ khác. Xong em tức quá mặc nó. Khi nó phá được một lỗ rồi chui ra. Đến tối nó lại chui vào chéc nô sọ con chó. Từ đó em để nó tự do không bit chiếc lồng của nó nữa. Bây giờ think theo nó kêu két két coi bộ zé lầm».

BÀI SỐ 7:

Tôi nào đi ngủ em cũng chắp tay vái thăm với ông thần mơ cho em một giấc ngủ thật là nhiều chuyện hay trong khi ngủ và em đã được toại nguyện. Trong giấc mơ em thấy nhà em bị lụt nhưng em lại thấy thích vì nước lụt lại là màu xanh nước biển đẹp thật là đẹp lại có sóng nữa. Lúc đó em thấy sóng biển thật là cõi thương ghê. Khi đó tuy em nhìn thấy thật nhưng em lại sợ quá không dám nhảy xuống mà tắm vì nó bao la quá. Sao lúc đó em ngủ quá nỉ?

Nhưng thiệt là vô cùng lạ lùng nước biển tự nhiên đóng lại như sâm sa, rồi cái em thấy má em xách cái thau ra và lấy cái thia hớt đậu hũ đem bán lấy được thật nhiều tiền, em và lũ nhỏ em cười hì hì nhẹ cả rằng sún ra nữa.

BÀI SỐ 8:

Một cái bangle đèn đang khóc với những hàng chữ viết bằng phấn trắng.

Tôi rất ghét cái con rết đèn ở đầu sau của con mè xầm.

BÀI SỐ 9:

Tự nhiên thầy cho chúng em đẽ tài này em lại bật cười nhớ tôi câu chuyện ở khu em ở. Đó là có một đứa nhỏ hơn em ituổi, nó hay nói chuyện với em là : «È, sao bữa nay mặt trời lèn sớm quá hả mày, mà mặt trời từ thi chưa lèn ! Em phát cười vì ai mà gọi là mặt trời từ ! Em hỏi nó nó mới bảo : «À, mặt trời từ là cái bánh cam mà tao thường mua cho tao ăn. Hôm nay không có mặt trời từ tao muốn khóc quá à ! »

Em nghe nó nói mặt trời từ em cũng thèm nhớ nước miếng ra.

BÀI SỐ 10:

Khung chữ chia buồn năm cạnh khung chữ quang cáo nhà hàng Quốc tế trên tờ báo Hòa Bình.

Cây liễu gọi tôi đến chơi với nó kia, nhưng mà tôi không thèm chơi với nó đâu vì cạnh nó có cái hòm mà ngày nào nó cũng cười với cái hòm đó hoài à.

Tôi mơ thấy tôi bị xe cán, tôi chết đi xong rồi tôi mặc áo trắng dài tha thoát như cây liễu trước nhà tôi, tôi đi lên núi. Lên tới đỉnh núi cái gió thổi tôi rót xuống biển xong rồi tôi đi xuống đáy biển tôi chơi với con cá mập cái tôi bị nó ăn thịt tôi.

Lớp tôi cái mái nhà bị thủng lỗ, ánh mặt trời chiếu xuống đầu tôi. Tôi nhỏ bạn bảo tóc tôi lỏng sáng như thiên thần. Tôi tức cười ghê bảo tụi nhỏ bạn : «Tao là thiên thần soái tượng».

Đêm tôi thấy một vị thần khổng lồ leo lên những đỉnh núi rồi cầm cái đuốc thấp sáng từng ngọn sao. Thế là tôi có đèn sao lung linh. Thế là tôi ngắm những ngọn nến đó suốt đêm. Thế là hôm sau tôi ngủ gật trong lớp và thế là tôi bị ăn thước của thầy dạy toán.

BÀI SỐ 11:

Trong giờ Anh văn tôi nằm áp tai xuống chiếc đồng hồ đeo tay của tôi để nghe tiếng tích lách của

cây kim giờ. Đè chờ từng giây từng phút để mai nhà gặp mặt ba tôi lần cuối.

BÀI SỐ 12:

Đêm đó tôi nằm mơ thấy được lên thiên đường. Lúc đó tôi đang bay bồng có một tận giông tố nô lên làm toàn thân tôi rung chuyển như rời xuông đất. Tôi chơi với trên không. Lên tới trên bồng có một bầy thiên thần ra múa ca và hỏi tôi : «Em tên gì ?» Tôi liền bảo : «Tôi tên đây chơi». Bầy thiên thần ngạc nhiên nhau nhưng lại hỏi tiếp : «Em tên đây có việc chi không ?» Tôi lại bảo : «Tôi có một mình thôi !» Lúc đó họ nói giận liền lồng cõi tôi xuống trần gian. Thế rồi tôi rời xuông và thân tôi tan thành từng mảnh.

BÀI SỐ 13:

A: Bạn ơi, sao bữa nay bạn vui thế nhỉ, bạn trái lại với tôi đó, tôi buồn ghê đi.

B : Tao đang nhìn cây đu đủ mà tao không biết cái quả hay ăn cái thân cây đẽ mà được vui.

BÀI SỐ 14:

Trên thân cây hàng đoàn kiến đang lũ lượt kêu nhau đi tản cư.

Trên nóc nhà có hai con chim sẻ đang ríu chuyện. Không biết nó là hai con đực, hai con cái hay là một con đực một con cái ?

BÀI SỐ 15:

Nhà tôi có nuôi một con gà sáng nào nó cưng gáy sớm, rồi một ngày, tôi hay ngủ dậy trễ mẹ tôi kêu tôi dậy sớm đẽ đi học, tôi tức con gà làm bà vặt cõi nó chết tôi đẽ tôi ngủ một giấc ngắn. Đến lúc con gà chết rồi, thì mỗi buổi sáng mẹ tôi kêu tôi dậy sớm hơn ngày trước.

Hồi còn nhỏ tôi đi học lớp đó có cái bangle đèn mỗi lần cõi giáo gọi tôi lên viết là tôi sợ nó vì nó đèn y hệt một cái bóng đèn của ai hiện vè.

BÀI SỐ 16:

Có nhiều đêm tôi nằm mơ thấy cây liễu khóc ảo não và cười khinh khaki mà rằng nó lại run cả xuống đất. Nó đang ăn mặt cửa của ông thụ một.

BÀI SỐ 17:

Bãi biển.

Hồi tôi còn ở Côn Sơn trưa hoặc chiều cả già định tôi đi ra ngoài bãi biển chơi. Lúc đó tôi còn nhỏ tôi gặp một con còng đang chạy bèn tăng đỡ. Trong túi tôi có một cái xách nhỏ, tôi mới lấy ra và trong lòng đang náo nức bắt nó.

Tôi không bắt được nó tôi mới ngồi trên cát đà lớn, tôi nghĩ vẫn vờ. Thế không biết từ đâu có một con gi cá chui vào kẽ chân tôi. Và tôi thấy ngứa ngáy tôi mới ngồi xuống đẽ bắt thì tôi thấy một con còng, thi tôi mừng quá tôi lấy cái xách ra đẽ bắt nó vào. Rồi tôi chạy lại chỗ ngồi của ba má và chỉ tôi ngồi.

Và tôi mở cái xách ra đẽ thấy con còng rã tôi dùng tay tôi ngắt càng và chôn tay nó. Bấy giờ con còng chỉ là một cái xác chết giữa bãi biển.

(CÒN TIẾP)



Một mảnh bi hài

một cái chết. Lúc tìm ra xác nó còn gói đầu lên ba lô, còn chiếc nón rừng được hàn úp lên ngực chỗ vết thương trổ từ sau lưng...

Hay :

«Xác của người phi công được trục thăng móc ở rừng ra, héo rũ trên dây treo như cách người ta câu về những con thú.»

Và đặc biệt về các mẫu tâm trạng bị cực hình từ mả phanh thi của bất kỳ người VN nào không còn có gì ngoài tấm lòng xót xa thương minh, thương kẻ địch cũng là nạn nhân như mình, thương cho đất nước ta tôi, và cứ như hiện tinh thi còn tả tôi không biết đến bao giờ. Đó là tâm trạng của người «Đưa ly rượu tôi mời mà tự nhủ rằng hãy nghĩ tôi những người sống chứ không phải những xác chết. Nhưng vẫn để làm sao để quên đi. Cái hình ảnh kinh hoàng của chiến địa hồi thời nồng nặc, chồng chất những tội thi hai bên» Đó là tâm trạng của ông «Doctor Zhivago» mà tâm hồn là «tổng hợp những mâu thuẫn xấu xa» (thực ra nếu còn là người Việt thi tâm hồn ai ngày nay cũng là một tổng hợp những mâu thuẫn sâu xa), nên khi được ban đồng đội hỏi về việc sinh viên biếu tinh pha rói, ông bác sĩ «Zhivago» ấy đã đáp : «... Tôi hiểu được nỗi bức xúc của các anh, tôi cũ g lại cảm thông với những động lực đấu tranh của họ...»

Phải sống trong cái thế «tổng hợp» những mâu thuẫn như vậy mới cảm thấy hết cái nhức buốt của tác giả khi nhìn vào Saigon «chìm khuất giữa những building cao ráo dày dì diểm, kề bên Hội Ký. Mái lúc nào cũng nhởn nhơ những con ngựa giống đua với tiếng bô long láng nhảy».

Ngô Thế Vinh cũng như tất cả những người Việt Nam còn là người Việt Nam đều đã từ lâu cảm thấy «Ngoài cái chiến trường súng đạn quen thuộc, họ còn phải

(Xem tiếp trang 58)



GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

(TIẾP THEO)

Kiều Dung chuyển từ trạng thái yêu đời qua thân đời thật nhanh, không có triệu chứng gì báo trước. Nhiều lần, trong chiếc xe Siuxa đang chạy trong những vùng đồng quê tươi nắng quanh Sài Gòn tiếng cười nói vui trong của Kiều Dung chợt tắt đi, Mạnh có cảm giác như nàng vừa quên mất chàng và chàng phải thốt lên tiếng hỏi :

— Sao vậy em ?? Em khó chịu ư ??

Kiều Dung như người bàng hoàng tỉnh lại. Nàng mở lớn đôi mắt nhìn Mạnh và trong giây phút ấy chàng sợ hãi khi ngã rõ ràng hình như nàng không nhận ra chàng là ai, như nàng đang phải cố gắng lầm để nhớ lại chàng, nhớ lại cả nàng. Mạnh cố nén thở mạnh khi nàng nói :

— Không. Em không sao cả...

Mạnh lái xe dở, nhưng chàng cố tránh không để cho Kiều Dung cầm lái trong những chuyến đi chơi gần như mỗi ngày của họ. Không phải vì Mạnh tiếc chiếc xe, cũng không phải chàng sợ Kiều Dung gây ra tai nạn. Nàng không có ý gây ra tai nạn nhưng nàng sẽ không tránh nếu tai nạn xảy ra. Chàng vẫn ghi nhận ý muốn chết của nàng. Không

hiểu tại sao nàng lại bị ý muốn ấy ám ảnh ?? Chín không thể tin được chuyện linh hồn của bà nàng chết từ năm mươi năm xưa nay trở lại nay vào thân xác cô cháu gái.

Điển đặc biệt nữa mà Mạnh nhận thấy ở Kiều Dung là không bao giờ nàng ngỏ ý muốn chàng đưa nàng đi chơi chỗ này, chỗ nọ. Mỗi lần gặp nhau, chàng đều phải đề nghị nên đi đâu. Không phải nàng thờ ơ với cuộc đi nàng chỉ không có kiền. Đi chơi xa cũng được, đi chơi quanh quẩn trong thành phố cũ g được. Nhưng mỗi lần chàng xe ra tối ngoại ô. Mạnh thường thấy nàng tỏ ra hơn, nói nhiều hơn, ít ảu sầu hơn. Vì vậy, chàng sốt sắng đưa nàng đi chơi xa thành phố.

Nàng ngồi sát vào chàng và Mạnh cảm thấy ilişkin đàn bà càng dày nhựa sống của nàng chờ đợi vòng tay chàng ghi chặt. Những lúc ấy Mạnh quên hết để chỉ còn nhớ nàng là đàn bà và chàng yêu nàng. Chàng nói nhỏ vào tai nàng :

— Em đẹp quá... Em là người đàn bà đẹp nhất mà anh thấy ở Sài Gòn...

Nàng sung sướng :

— Thật ư anh ?

Nàng chưa từng bao giờ được nghe ai khen nàng đẹp.

Cảm giác hối hận vì yêu vợ bạn, vì lửa đói bạn mỗi ngày một yếu đi, nhẹ hơn trong Mạnh. Chàng tự biện hộ bằng cách nhắc lại công chàng cứu sống Kiều Dung. Nếu không có chàng, nàng đâu còn sống nữa ?? Nếu Kiều Dung bị trôi theo dòng nước sông hôm ấy, giờ này chắc Thịnh đã có vợ khác. Và ai biết đâu Thịnh lại chẳng có vợ bé, vợ bao như đa số những anh nhà giàu trọc phú ở Sài Gòn. Càng ngày chàng càng thấy rõ Thịnh lo là với Kiều Dung. Y quá chàm làm tiền. Y không lo lắng gì đến đời sống tinh cảm của vợ. Bằng chứng là gần như mỗi ngày Kiều Dung đều đi chơi được với chàng. Lời biện hộ thứ hai, mạnh hơn tất cả là nàng chính là người đàn bà lý tưởng của Mạnh. Chàng đã chờ nàng từ bao nhiêu năm nay, như trong lời thơ của thi sĩ Vũ hoàng Chương :

«Ta chờ em từ hai mươi năm...»

oo

Mạnh vội vã đi ra khỏi nhà. Chàng sợ nàng nán ngòi lại, lỡ ra có thân chủ nào tới, chàng lại phải tiếp khách và lảng phí mất buổi sáng đẹp trời này. Chưa từng giờ hẹn với Kiều Dung nhưng chàng cũng phải rời nhà đi lang thang trong thành phố.

Sáng nay trời Saigon đẹp, và trước mắt người đàn ông đang yêu đang thương thức, giây phút trước giờ gặp mặt người yêu, gần như tất cả mọi người mọi vật ở Saigon đều đẹp. Mạnh nhìn đâu cũng thấy những nét đẹp. Trông thấy một người đàn bà đẹp, chàng so sánh người đó với Kiều Dung, nhìn thấy một tà áo đẹp, chàng tưởng tượng người chàng yêu trong tà áo ấy.

Mạnh dừng lại trước tủ kiền một tiệm bách hóa ngoại quốc. Tủ hàng mới được bày lại, toàn hàng nhập cảng mới, trông thật hấp dẫn. Một dài những chiếc hộp quẹt ngoại quốc vàng, bạc, mạ kẽm, son den nằm giữa tủ trông như những món nữ trang. Dưới hàng quẹt máy đó là những túi đựng thuốc lá dùng cho đàn bà. Những hộp thuốc lá đẹp mỏng, cong cong. Chàng đứng nhìn ngây và tưởng tượng ra những ngón tay mềm của Kiều Dung bay chập chờn như những cánh bướm von trên bàn bật lửa và hộp đựng thuốc lá ấy.

Mạnh cũng hút thuốc lá, nhưng trước đó chàng hút thật ít. Một ngày chỉ vài điếu, có ngày chàng hút thuốc hay quên không hút. Chàng vẫn quen hút tất cả mọi hiệu thuốc. Kể từ ngày yêu Kiều Dung, nàng hút Salem và chàng cũng bắt chước hút thử thuốc lá có mùi thơm bạc hà này. Kiều Dung dùng một chiếc bật lửa Ronson gaz xinh nhỏ. Và mới mấy hôm trước đây chàng vô ý làm rớt chiếc bật lửa ấy của nàng.

Hàng bật lửa được trình bày quá đẹp trong tủ kiền gọi cho Mạnh ý muốn mua một chiếc tặng Kiều Dung. Từ ngày yêu nhau, chàng chưa lần nào mua tặng nàng món quà phẩm nào

đắt giá. Mạnh bước vào tiệm lừa một chiếc Dunhill bạc. Giá tiền chiếc bật lửa này bằng cả tháng lương của một người thư ký. Nếu là trước đây, nếu có người nào định mua tặng cho chàng món quà với giá tiền ấy Mạnh đã từ chối cho rằng quá đắt, nhưng hôm nay chàng đứng vững với tiền bạc. Nếu giá tiền quá rẻ, có thể chàng đã không thấy hứng thú khi mua tặng Kiều Dung.

Một tiếng đồng hồ sau Mạnh đứng chờ Kiều Dung ở Sở Thủ. Nàng đến đúng hẹn. Mạnh nhận thấy nàng thật đúng hẹn. Người ta thường nói đàn bà hay sai hẹn, đến muộn, nhưng Kiều Dung không ở trong số đàn bà ấy.

— Hôm nay em mặc toàn hàng đen ??

— Em thích màu đen lắm—Nàng trả lời, giọng nói có âm thanh thư nhàn—Nếu không sợ người ta đe ý, lúc nào em cũng mặc màu đen.

— Tại sao ?? Màu đen có gì đẹp ?? Anh thấy màu đen chỉ làm cho người đàn bà đứng đáng hơn, già hơn. Nhiều khi mặc đen tăm tối, gợi ý.. buồn phiền.

Mạnh định nói gợi ý «chết chóc» nhưng chàng sửa kịp.

— Em không nghĩ như anh. Mầu trắng mới là mầu tang tóc mầu chết chóc ?? Mầu đen làm tăng vẻ nghiêm trọng của mọi vật, mọi chuyện. Em thích cảm thấy em nghiêm trọng.. Mỗi lần bạn mặc đen, em thấy em nghiêm trọng bao nhiêu..

— Còn khi em mặc những mầu khác thì sao ?? Như mầu xanh, mầu tim ??

— Không biết nữa. Em chưa để ý đến những mầu ấy. Có thể là em cảm thấy em như một cảnh đồng, một dòng suối hay một cây liễu rủ. Thời em còn nhỏ, có thời kỳ em tin rằng mầu sắc ảnh hưởng đến đời sống con người nhiều lắm. Hèn xui nữa. Như có những chiếc áo mình mặc vào là may mắn, nhiều chiếc áo khác mặc vào là gặp chuyện sút sảo gì đâu. Chính vì vậy em mới say mê hội họa. Nhưng đây là chuyện ngày xưa...

Họ đi bên nhau, sánh vai, trên những con đường nhỏ, dưới bóng cây. Sở Thủ có lẽ bây giờ là nơi duy nhất ở Saigon mà con người không có vẻ vội vàng. Ở đây những cặp tình nhân có quá nhiều, chàng ai chú ý đến ai. Kiều Dung đi sát vào Mạnh và nắm lấy cánh tay chàng. Cứ chỉ em ái và như gõ gõ gõ đó làm cho chàng xúc động.

— Bây giờ thì sao ??

— Bây giờ thì sao.., gi ?? Anh hỏi gì ??

— Bây giờ em chán hội họa rồi ư ?

— Chán vì em vĩ dội, vì em không có khiếu về hội họa. Đứng ra.. em chẳng có khiếu về bất cứ môn gì.. Em chỉ là một đứa con gái nhà có tiền, lớn lên, lấy chồng nhà buôn.. Một người đàn bà chàng phải lo lắng gì và cũng chẳng có tài cán gì..

Chút cay đắng thoáng hiện trong giọng nói của Kiều Dung, Mạnh thấy cần phải an ủi nàng :

— Vì em không cần tiền để sống nên em không phải cố gắng. Đó là chuyện thường. Người ta thường chỉ dùng tài năng để sống, để kiếm tiền. Em không phải lo sự sống, em đã có sẵn tiền, em không phải thi thoả đến tài năng nên tài năng đó không nay nở được...

Mỗi lần có Kiều Dung bên cạnh, Mạnh đều có cảm giác như chàng đang sống trong giấc mơ. Nhưng có những lúc chàng đột ngột trở lại với thực tại, đó là những lúc Kiều Dung bỗng dừng nói đến những chuyện mờ hồ liên hệ đến cái mà nàng gọi là *atiền kiếp* của nàng. Như buổi sáng này, đang đi trên con đường nhỏ ven hồ nước, nàng bỗng nói :

— Em đã từng đi bên cạnh một hồ nước lớn hơn cái hồ này nhiều. Em đi với một người đàn ông giống anh nhưng không phải là anh. Lâu lắm rồi... Hồ lớn lắm, nước xanh, thật xanh. Giữa hồ có một cái tháp. Hồ còn có một cái đèn, cây cầu từ bờ hồ đi ra đèn bằng gỗ, sơn đỏ...

— Em đã ra chơi Hà Nội bao giờ chưa ?

— Chưa. Khi em lớn thì chiến tranh, đường đi lại khó khăn. Ở Saigon thời ấy người ta có thể đi sang Pháp dễ hơn là đi ra Hà Nội... Khi em có thể đi chơi một mình thì đất nước đã bị phân chia...

— Tức là em chưa nhìn thấy hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa, đèn Ngọc Sơn lần nào ?? Em vừa tả cảnh Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội đó. Nhưng chuyện em biết cảnh hồ tuy chưa từng tới lần nào cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vì em đã có thể nhìn thấy cảnh đó trong ảnh, trong ci-nê...

Chàng nghĩ rằng nàng sẽ phản đối, sẽ đưa ra những lý lẽ chứng minh rằng nàng thấy những cảnh đó trong tiềm thức, không phải là nhờ hình ảnh, nhưng Kiều Dung gật đầu :

— Cũng có thể. Nếu sự thực chỉ giản dị như vậy thì không có gì đáng nói. Em thấy sợ nhiều khi rõ



Làm cách nào vậy ?

Chuyện xảy ra ở bờ biển Florida, nơi nghỉ mát của những nhà tỷ phú Hoa Kỳ. Một đôi bạn lâu ngày mới gặp nhau, cả hai cùng là businessman hỏi thăm công việc làm ăn của nhau.

Một ông hỏi :

— Xưởng máy của toa hòi này ra sao, Jack ?

Ông tên là Jack đáp :

— Xưởng máy của moa cháy tiêu tung rồi. Hiện nay moa nghỉ ngơi ít lâu nhô số tiền bồi thường 350.000 đô-la. Còn xưởng của toa sao ?

Ông bạn đáp :

— Xưởng của moa cũng bị thiêt hại nặng nhưng moa không bị cháy mà bị lụt. Trước đây lén ngập hết. Moa được bồi thường gần một triệu đô-la.

Sau vài phút suy nghĩ, ông tên Jack ghé tai bạn hỏi nhô :

— Ngày bồ... Bồ làm cách nào mà gây ra được lụt.

rằng em thấy quen thuộc với những cảnh, những nơi em chưa từng đến bao giờ. Em nhớ những cảnh của một thành phố nhỏ miền Bắc, anh nhớ rằng em chưa từng được sống ở Bắc Việt ngày nào. Không một ngày...

Mạnh tò mò :

— Thành phố nhỏ mà em thấy nhưng chưa bù tới đó ra sao ?? Có gì đặc biệt ??

— Không có gì đặc biệt. À...Có...Có một cái đặc biệt là xe điện. Trước đây Saigon cũng có xe điện. Xe điện chạy từ Saigon vào Chợ Lớn. Ga xe điện ở trước cửa chợ Saigon và trước nhà Bưu Điện Chợ Lớn. Saigon có cả xe điện chạy lên Gò Vấp. Nhưng xe điện ở thành phố nhỏ miền Bắc của em có vẻ hơi khác với kiểu xe điện ở Saigon. Nó có nhiều toa hơn. Đến hai cái toa được kéo theo toa đầu máy. Em có cảm giác như em từng ngồi nhiều lần trên những chuyến xe điện ấy chạy qua những cảnh đồng mía đồng. Cả mía xuân nữa. Cỏ mía bụi dăng dẳng ngoài trời, trời lạnh lạnh, mặt mát, xe điện chạy qua những khu nhà trước khi đi vào cảnh đồng để tới thành phố nhỏ của em. Cố một đoạn đường em thích nhất.Hai bên đường có rặng cây.Cây thấp thôi.Như cây gàng.

Vào những ngày trời lạnh có mưa bay, trên rặng cây ấy có những dây giềng vàng...

Mạnh bất giác rùng mình. Chàng như thấy hiện ra trước mắt con đường tàu điện Hà Nội-Hà Đông vào những ngày mía xuân mát dịu có mưa bụi bay trắng mướt thành phố. Con đường tàu điện ấy chạy qua những Thái Hà ấp với đèn thờ Sầm Nghi Đống, qua Ngã Tư Sở, tới Thanh Xuân và vào Hà Đông. Ở khoảng giữa Thái Hà ấp và Ngã Tư Sở có một đoạn đường tàu điện chạy qua hàng cây.Trên hàng cây ấy vào mía xuân có dắng những sợi dây tờ hồng.. 30 năm xưa chàng thiếu niên trung học tên là Mạnh vẫn ngày ngày ngồi trên con tàu điện long keng ấy đèn trường những sáng tinh sương và về nhà những hoàng hôn.

Mạnh buột miệng ;

— Dây tờ hồng...

Kiều Dung hỏi lại :

— Anh nói chi ??

— Cảnh đường xe điện Kiều Dung tả đó là đường xe Hà Nội vào Hà Đông. Những sợi dây tờ hồng đó có tên là dây tờ hồng, thứ dây mà người ta tin rằng ông Nguyệt dùng để kết hai người nam người nữ liền vào nhau thành vợ chồng...

— Dây tờ hồng ?? Cái tên thật hay...Em đề ý tìm nhưng ở trong này không thấy có loại dây ấy...

Chàng đột ngột hỏi nàng :

— Em thấy cảnh đường xe điện ấy thật ư ?

Nàng thoáng buồn rầu :

— Em nói đổi anh làm chi ??

— Anh xin lỗi.Em kẽ mía anh nghe...Thành phố nhỏ em nhớ đó còn có những cảnh gì nữa ??

CÒN TIẾP



TIẾNG KHÓC TRONG TRẠI GIAM TÙ BINH

Ta ôm hai song sắt
Ôm vắng mây ngàn xa
Chia hai cuộc sống khác
Thèm bay như mưa hoa.

Ta ngồi ru mệt mỏi
Chúng mình là anh em
Chia sợi thuốc hơi khói
Buộc xích sắt quanh nền

Anh đi qua nón lá
Dép cao su đạp chày
Mặt lạnh lùng như đá
Chỉ máu và vui say.

Ôi rừng vàng động gió
Lan man bay qua cầu
Ôm thân tù lở lái
Trong trại giam ta ngồi

Mời anh chia thân thiện
Máu chớm nhuộm da tôi
Da vàng anh yêu dấu
Chúng mình sao thù nhau.

Người thiếu phụ chờ khóc
Trong trại giam đầy người
Chỉ mùi tanh vị máu
Vâ cõi chết những thời

Đa se với gió núi
Áo nhuộm sương trời cao
Đêm nằm trên đất cát
Ngày dân công, tù lao.

Chết mòn mỏi vì rét
Vì bệnh tật đọc đường
Thay vùi vào vực thẳm
Nấm chênh hênh trên sườn

TRẦN QUANG THIẾU

TRƯỜNG CON GÁI

buổi sáng anh bước vào trường em
anh dài khờ và anh yếu đuối
em cũng đẹp như làn nắng hồng
em hôn nhẹ mây mù thu con gái

buổi sáng anh bước vào trường em
anh thơ ngây như đóa hoa cúc vàng
chẳng ghe con họa mi róm khóc
chỉ thấy em buồn em mơ mộng

buổi sáng anh bước vào trường em
anh than thở và anh điên cuồng
cõi chúng mình mọc những chùm
hoa tím

tóc chúng mình run rẩy như mưa
buổi sáng anh bước vào trường em
anh hồn nhiên bò trên lũ cỏ mềm
em cũng ướp em trong tóc biếc

đẹp như nàng Tiên Nữ tuổi mười
lăm

buổi sáng anh bước vào trường em
anh bỗng muốn cắn mía thu con
gái..

NGUYỄN THƯƠNG HOÀI
(và Tuổi Học Trò của em)

DU KHÚC

(Tặng Nguyễn Quang Liêm, Đà Lạt)

Anh nằm giữa mía xuân
Nghe nắng vàng rạo rực
Trời ơi anh bỗng khóc
Bay vào vườn thiên thu

Anh bò trên lũ cỏ
Chảy giọt nước mắt hồng
Trái tim anh thảm thiết
Quần quại trong cơn đau

Bướm về như mây tím
Anh điên cuồng rên rỉ
Tôi tình với Jésus
Nhưng vì sao đau đớn

Chim thơ ngây khát da
Linh hồn anh cháy bỏng
Linh hồn anh mửa máu
Anh tự tử giữa vườn thiên thu...

NGUYỄN THƯƠNG HOÀI

NHN CHIM

bên giòng sông
mặt trời đỏ lặn
Ta ngồi khuất trên nhành cây
chim kêu xa thẳm

THƯ CƯU

người đi theo ta qua biên giới
giữa quâ địa cầu xanh
mặt nước hồ xao động
thư cưu gọi bến thành

TIẾT XUÂN

thời đi quanh những đậm mòn
ra tù nghe vẫn đời còn lịch nhiên
lá theo mây đã xa miền,
ta đi đứng giữa đồi triền núi cao
vẫn nhìn gió thổi xôn xao
vẫn nghe chân chậm dắt sầu lè loi
tay thương nhớ lạnh tiếng người
cao sâu

TRẦN TUẤN KIỆT

MƠ TƯỞNG

thời loạn ngồi mơ tưởng
một mai khi hòa bình
ta về cùng đồng ruộng
lấy vợ dè con xinh

khi sương mù còn đọng
trà quế đượm môi nồng
ta nhấp từng ngụm mõng
nhìn vợ môi hồng hồng

khi trời vừa hừng sáng
ta dắt trâu ra đồng
nhìn quê hương rực sáng
nghe rộn ràng trong mong

hoàng hôn đưa trước ngõ
ta ung dung thanh nhàn
mặc tình cho thế sự
nhìn vợ con cười vang

NGUYỄN THỦY KHANH
Bình dương 9/1969

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

VĂN CHƯƠNG

Giải Nobel phát triển

Giải Nobel về văn chương năm 1970 đến tuần này mới được trao tặng cho nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn, vào ngày 9-4-1972 tại Mạc Tư Khoa.

Cuối năm 1970, khi nghe tin được Hàn Lâm Viện Thụy Điển trao giải thưởng Nobel về văn chương, Solzhenitsyn đã không sang Stockholm để lãnh giải được vì sợ bị chính quyền Nga ngăn cản không cho trở về. Vốn là từ năm 1968 đến năm 1970 trong trại khổ sai thời Stalin, Solzhenitsyn 53 tuổi là văn hào lớn nhất của Nga hiện nay và luôn luôn chống lại chế độ áp bức tư tưởng ở Nga Sô. Vì vậy những tác phẩm giúp ông đoạt giải Nobel như «Vòng ngực thứ nhất» và «Trại ung Thư» không được xuất bản ở Nga.

Tuần này, nhà văn sẽ lãnh giải thưởng Nobel trong một cuộc lễ thần mật tổ chức tại tòa đại sứ Thụy Điển ở Moscow. Thư ký thường trực của Hàn Lâm viện Thụy Điển, tiến sĩ Karl Gierou sẽ tới Moscow trao giải thưởng.

Trước đó hai tuần Solzhenitsyn đã công bố một lá thư tố cáo giáo hội Thiên chúa Giáo chính thống ở Nga là thuộc các nhà độc tài vô thần của Điện Cầm Linh, và làm ngơ cho bọn độc tài này đàn áp con chiên.

VĂN NGHỆ

Sinh viên thoại kịch quyết làm kịch

Nếu có ai ưu tư về sinh hoạt kịch nghệ hiện nay đều có thể tự đặt câu hỏi không biết ngoài kịch tivi (với số khán giả của riêng nó) còn có một sinh hoạt nào khác hay không? Từ lâu cải lương và điện ảnh theo khuôn người làm tướng đã lấn áp được thoại kịch nhưng thực tế là như buổi bão

thảo do một tuần báo Kịch Ánh tổ chức vừa rồi, cải lương và điện ảnh không thể thay thế được thoại kịch. Những nhận định tương tự đã bày tỏ vì nhận rõ được sự bá túc của điện ảnh VN và sự xuống dốc của cải lương VN, một số soạn giả và văn nghệ sĩ đang tìm đường trở lại với thoại kịch.

Đứng trước tình trạng trên, một số cựu kịch sinh trường Quốc gia Âm nhạc và kịch nghệ đã khởi xướng dự án thành lập «Tổ hợp sinh hoạt kịch nghệ». Trong buổi họp mặt đầu tiên tại trung tâm Văn bút VN ngày 1/4 vừa qua, anh N.T. Quang thay mặt nhóm Sáng lập THSHKN đã cho biết:

— Là những Kịch sinh dù đã tốt nghiệp hay không tốt nghiệp chúng tôi đều mang chung một hoài bão hoạt động cho loại kịch hướng thượng, trí thức. Nhưng cho tới hiện giờ chưa hề có sẵn một tổ chức kịch nghệ nào đáp ứng được hoài bão đó cũng như đáp ứng nhu cầu nghệ thuật kịch. Nên chúng tôi cố gắng ngồi lại với nhau làm một cái gì mới. Một số văn nghệ sĩ thân hữu cũng đã đến chia sẻ sự cố gắng này.

Theo bản dự án in ronéo phát ra trong buổi họp, mục đích của THSHKN là:

— Khởi xướng hoặc tham dự các buổi hoạt động kịch nghệ của nước nhà.

Phở biến rộng rãi các sinh hoạt và tạo một thói quen tốt về thưởng ngoạn kịch nghệ trong quần chúng.

Về hoạt động, tổ hợp dự trù một chương trình đầu tiên dành cho hai năm 72-73, đặt trọng chiêu hướng «kịch nghệ là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp mà một trong những khả năng của nó là khả năng giáo dục quần chúng». Từ chiêu hướng trên vấn đề công diễn thoại kịch được đặt lên hàng đầu. Những vở kịch ngắn hoặc dài của các tác giả trong nước hoặc dịch từ ngoại quốc sẽ được diễn liên tục

từ 1 tuần lễ đến 15 ngày tại Saigon và kế tiếp tại các địa phương. Không dự trù trình diễn trên tivi và đài phát thanh nhưng sẽ thành lập nhiều toàn kịch với hình thức «đu kịch đoàn» để công diễn tại mọi môi trường, kể cả tầng lớp thiếu nhi.

Những hoạt động khác được dự trù là lập nhà xuất bản để phổ biến các bản kịch và các sáng tác, biên khảo liên hệ. Tổ hợp sẵn sàng cộng tác với các hội đoàn văn hóa khác để tổ chức những buổi nói chuyện, hội thảo về kịch. Một quán Café sinh hoạt văn hóa sẽ mở cửa để làm trụ sở liên lạc và cơ sở kinh tài cho tổ hợp.

Bè đi bước đầu và cũng đã thăm dò tầm mức tán thành của phản ứng quần chúng, tổ hợp đang vận động tổ chức diễn liên tục 15 đêm tại trường QGÂN và KN một số vở kịch ngắn của các tác giả VN và dịch phẩm ngoại quốc như: vở kịch vui Thằng Đầu của H. Chekhov, vở Chỗ Khuyết của Engéne Ionesco, vở Ngoài Biển Cả của Slawomir Mrozek v.v...

Một cựu kịch sinh (từng là thủ khoa tốt nghiệp) trong nhóm đã bày tỏ :

— Dĩ nhiên chúng tôi cố gắng một cách đơn độc đầu tiên là bài học tự túc: mỗi tổ viên đóng 5.000 đồng để gây quỹ tổ chức đợt công diễn 15 đêm đầu tiên. Chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn nữa nhưng chúng tôi muốn chứng tỏ có chữ và kịch nghệ phía sau của tên trường chúng tôi tốt nghiệp mà nhiều người chỉ quen gọi sát là Quốc gia Âm Nhạc thôi, hay còn bị gọi là QG Âm phủ nha. Các vị thầy của chúng tôi thi đe dẹt tiêu cực quá nên chúng tôi phải tự làm lầy, phải liều để cho quần chúng được biết rằng nói đến thoại kịch VN không phải chỉ có những bộ mặt quen thuộc trên tivi. Riêng giới SVHS là đối tượng lớn nhất tổ hợp nhắm đến, chúng tôi mong mỏi họ sẽ mua một vé đi xem kịch thay vì một vé phim chưởng hay nhạc trẻ.

(P. NGA)

THIỆU QUANG

ĐỜI LẨM CẨM

những chuyện rất lẩm cẩm
nhưng có thật 100 phần 100

Thiên chức làm cha

ANTWERP, Bỉ (Reuter) Một hanh niên 27 tuổi — hai lần bị bắt vì không chịu nghe lời và cắt bỏ mái tóc kiểu Beatle — đã chịu xuống tóc trong một trang hợp rất ít là hi hữu.

A hta cho biết trường hợp làm điều đã xảy ra và ảnh hưởng tới quyết định quan trọng đó như thế này: «Khi nghe thấy thằng con trai 3 tuổi kêu tôi là «Mama» và nắm tay tôi với mẹ nó, tôi tự nhiên cảm thấy là hình như mình đang lẩn tránh trách nhiệm làm cha... tôi phải!»

Thế là thiên chức cao cả của người làm bố trẻ con đã dẫn anh chàng cứng đầu, cứng cổ tới... tiệm hớt tóc.

Giáo đường và tình dục

RUTLAND, Anh Quốc (AP) Tại Rutland ở Anh Quốc, một vị cha đã từng dân tuyên bố rằng cha sẽ hủy bỏ tất cả các cuộc hội họp của bạn trai tổ chức tại nhà thờ Nữ Thánh Marie đồng tính, nếu các cặp đôi chơi chung không chấm dứt việc làm tình với nhau tại... thánh đường.

Tình yêu... lai láng

ST. TRIVIER, Pháp (AFP) Tại St. Trivier ở bắc Pháp sau lễ cưới tổ chức ở nhà thờ đạo, một chú rể quá nóng... «tố tình» với người vợ mới cưới, đã không thể dần được... nguồn «thơ» lai láng đang dâng lên (có lẽ đã tới... «đầu» nên không chờ đợi tới lúc việc lân hòn chấm dứt, đã kéo cô dâu với vũ ra đi trước những cặp mắt ngỡ ngàng của các thực khách.

Quan tòa phán như sau: «Tấm bảng mang hàng chữ ác ôn đó là một thứ khi giới nguy hiểm của người chồng, có tác dụng tai hại trầm trọng đối với trạng thái tinh thần của người hôn phối, khiến cho

nha hàng và chuyện lầm cầm đã xảy ra là họ đã hưởng tuần trăng mật trong... nhà thương.

Giới hữu trách ở bệnh viện, nơi chàng và nàng nằm điều trị, cho biết: «Họ là cặp bệnh nhân «lộn xộn» nhất của bệnh viện từ trước tới giờ. Họ lúc nào cũng tìm cách «ấy» nhau mặc dù bác sĩ đã nghiêm cấm gắt gao và cảnh cáo nhiều lần vì lý do.. sức khỏe của họ không được khả quan cho lắm»

Tình chỉ đẹp..

LAUSANNE, Thụy Sĩ (Reuter) tại Lausanne ở Thụy Sĩ, một người đàn bà đã hứa hôn với một người đàn ông tới những 27 năm dài mà vẫn chưa chịu tiến tới hôn nhân thực sự. Vị hôn thê 56岁 cài xuân xanh này đã cho biết lý do của việc trì hoãn hôn lễ một cách kỷ lục này như sau: «Tôi đã lập gia đình hơn một lần rồi và tôi đã thu lượm được một kinh nghiệm quý báu là những vị hôn phu thường chăm sóc, để ý tới mình nhiều hơn là những người đã thực sự làm chồng.»

Không biết vị hôn phu của «Cụ» này còn đủ kiên nhẫn chờ đợi được bao nhiêu năm nữa?



Vũ khí nguy hiểm

CUÂN ĐÔN, Anh Quốc (AP) Một

phụ nữ người Anh đã thắng kiện và được tòa cho phép ly dị. Lý do khiến bà Catherine K. Dowda đòi ly dị chồng rất là đặc đáo: Dowda đã treo những tấm bảng mang hàng chữ lầm cẩm «Em hứa sẽ luôn luôn vắng lời chồng» tại các cửa buồng ngủ, nhà bếp và phòng tắm.

Quan tòa phán như sau: «Tấm bảng mang hàng chữ ác ôn đó là một thứ khi giới nguy hiểm của người chồng, có tác dụng tai hại trầm trọng đối với trạng thái tinh thần của người hôn phối, khiến cho

người đàn bà lúc nào cũng bị mặc cảm nô lệ người đàn ông nó ám ảnh!»

Tuy lời tòa phán «ác ôn» như vậy nhưng lại không thấy tòa áp dụng một thứ hình phạt nào đối với kẻ đã sử dụng thứ «khi giới nguy hiểm» đó!

Chi vì... vñ

LINDESBERG, Thụy Điển (UPI)

Đám cưới của một cặp vợ chồng trẻ ở Lindesberg, Thụy Điển đã diễn ra vỏn vẹn đúng bốn tiếng đồng hồ — kể từ lúc hai họ gặp nhau tại nhà thờ tới lúc họ chia tay nhau ở nhà hàng — với «kết quả tồn thât» của hai bên lầm cẩm như sau: Bà Nhông Nhông, hai người chị của cô dâu và chính cả cô dâu nữa được đưa đi... nhà thương! Trong khi đó chú rể và chú của chàng cùng với ông Nhông Nhông lẩn ẩn anh vợ của chú rể; cả bốn được đưa vào... nhà tù.

Đám cưới đã biến thành một cuộc ẩu đả vô tiền khoáng hậu và «chiến tranh» giữa hai bên đã xảy ra khi ông chú của chàng rẽ vồ tinh dầm lén chân của ông bố vợ và được ẩu ngay mặt.. cái tát kai chưa kịp xia lối.

Tự ái gia đình đã lôi cuốn những người khác lâm chiến và hạnh phúc của đôi trẻ đã được hai họ kết thúc ngay kẽ từ giờ phút đó.

Đạo và đời

VATICAN (Reuter) Theo bản thống kê của tòa thánh Vatican vừa được công bố thi trong vòng 6 năm từ 1964 tới 1969, đã có tất cả 13.450 vị linh mục công giáo hoàn tục trung bình mỗi năm là 2.211 vị.

Bản thống kê của tòa thánh cho biết là hầu hết các trường hợp hoàn tục (mà nôm na gọi là tu xuất) đã xảy ra ở Bắc Mỹ và Âu Châu, những nơi từng xảy ra các vụ khủng hoảng trầm trọng giữa giáo hội và tu sĩ.

Bản thống kê này chứng tỏ số tu sĩ trên thế giới đang giảm sút rõ rệt, nhất là tại Âu Châu, như trong năm 1969 có thêm 5.156 giáo sĩ được bổ nhiệm thì trong khi đó 5.014 tu sĩ qua đời.

**HỒ CHÍ MINH
VỚI
KẾ HOẠCH NAVARRE**

**Ngày
chiến tranh
Việt Pháp
bùng nổ**

• Theo tài liệu mật của Sở Liêm Phóng Đông Dương (Pháp) và Tổng cục chính trị V.M.

LTS : Đây chỉ là một tài liệu lịch sử, cần được đặt trong bối cảnh lịch sử. Trong bối cảnh lịch sử 1945-46, Việt Minh đã cướp được chính quyền và việc lãnh đạo chống Pháp. Ai cũng biết sau này V.M đã phản lại mục tiêu kháng chiến dành độc lập của toàn dân để mưu đồ thực hiện mục tiêu riêng của họ là Cộng Sản Hóa, đặt chế độ độc tài đảng trị trên nước VN.

PHẦN I

Ông Hồ tươi cười, gật gù đón lời:

— Xin hoàn toàn đồng ý với Cụ Bộ trưởng (Hơn 6. Hồi 15 tuổi, Cụ Huỳnh Sanh năm 1876, năm đó (1946) tròn 70, còn 6. Hồi sanh năm Tân Mão (1891) năm đó (1946 mới 55 tuổi) Xin hoàn toàn đồng ý với Cụ Bộ trưởng về điều đó, tôi muốn nói Chính phủ ta nhất quyết không thỏa thuận sách phi lý, hổn xược của thực dân.

Kế đó, Tướng Võ Nguyên Giáp (được thăng Thiếu Tướng ngày 7.6. 1946, một tuần trước ngày Ông Hồ đi Pháp vận động cho Hội nghị Fontainebleau tháng 7/1946) được Chính phủ chỉ định xúc tác đầy mạnh tối đa việc hoàn tất cuộc chuẩn bị ứng phó với thực dân, để phòng mọi biến cố bất trắc có thể xảy ra sau thời hạn một tuần do Bộ Tư lệnh Pháp đã cảnh cáo.



Công cuộc chuẩn bị ứng phó của Chính phủ VM đã có từ...

Nói về công cuộc chuẩn bị ứng phó với Pháp của Chính phủ VM hồi đó thì thật sự đã có và được đặt thành kế hoạch sinh tử kể từ sau ngày Bộ Viễn Chinh Pháp với 5 Tiểu đoàn (trong đó có 1 Tiểu đoàn : Pháo binh và Công binh) từ Hải Phòng dưới quyền hướng dẫn của Ủy Ban Liên Kiểm VN Pháp do Hoàng Hữu Nam và Khuất duy Tiến chỉ huy xe Jeep dẫn đầu, rầm rộ tiến vào Hà Nội, trú đóng trong Nơi Thành Cửa Bắc và khu kẽ cạn phu thuộc

Các cuộc điều động những đơn vị Vệ quốc Đoàn cũng như việc tăng cường và củng cố các cơ sở vũ trang Tự vệ Nội Ngoại Thành đã được VM xác định ngay từ đầu tháng 4-1946 theo kế hoạch phòng của Võ Nguyên Giáp và Hoàng Văn Thái, sau ngày Đoàn Viễn Chinh trú đóng trong Nơi Thành.

Đồng thời các hoạt động Cảnh vệ, Cảnh sát Công An, diệp báo cũng được đẩy mạnh để theo dõi, bám sát nhất cử nhất động của Đoàn Viễn Chinh trong Thành Cửa Bắc và trong nội thành Hà Nội.

Nhưng sang tháng 9, tình hình chung ngày càng tồi tệ, vẫn đục. Các vụ đụng độ, xích mích đỗ máu đáng tiếc xảy ra đều đặn tại khắp nơi quân trú phòng Pháp đóng tại Hà Nội, Hải Phòng

Hải Dương v.v.. Và sau Hội nghị Fontainebleau, từ tháng 10-1946, nhiều vụ rắc rối, xung đột càng khẩn thiết giao thiệp Việt-Pháp trở nên căng thẳng hơn bao giờ.

Pháp nhận thấy VM ngày càng làm ngơ, dung túng bọn đầu tra và lợi lừa manh làm nhiều điều bê bối ngang tàng thù nghịch, bất chấp luật pháp, luật tự an ninh chung, quá coi thường họ. Đồng thời VM còn bí mật tích cực chuẩn bị vũ trang, dày maul việc huấn luyện Tự vệ tác chiến trong thành phố đào hầm hố ngoài đường lộ đục xuyên tường vách các nhà dân, cất cán bộ quân sự để các hàng mae quanh thành phố, đoàn ngũ hóa thành niên lập các đội dân quân du kích xây dựng những lực lượng hậu bị, dự trữ hẫu phòng ngự và cầm cự địch lâu dài.

Thấy vậy, Bộ tư lệnh Nội Thành Cửa Bắc được lệnh của Tổng Tư lệnh Tối Cao Saigon, liền hạ tối hậu thư lần đầu tiên đòi Nha Công An và các cơ quan An Ninh Thành phố vào ngày 3-10-1946.

Chính phủ Hà nội chẳng những không phúc đáp tối hậu thư nói trên mà tình hình càng ngày càng ngọt ngọt thêm nhất là tại Hải Phòng... đưa dần đến 2 vụ ngày 9 và đêm 23-11 đêm ngập máu với 6 nghìn sinh linh đất đồng chua nước mặn bị tàn sát dưới các trận mưa trai phá của 4 pháo thuyền Pháp trên sông Cấm Hải Phòng.

Thứ là từ ngày 24-11, bầu không khí bắn giờ nghiêm đã chùm lên thành phố Hà Nội. Đầu chúng bồng bềnh, dọn đồ đặc «chạy giặc» về nhà quê như nước chảy. Trong 10 gia đình có tới 7, 8 gia đình lo thu vén tết nhuyễn áo quần, chăn mùng chạy loạn, tản cư; thành phố vì thế trở nên thưa vắng hơn trước.

Tự vệ các khu phố hối hả đào lầm bẫy chiến xa giữa các ngã tư, ngã ba để pụt chín đầu hai bên lề gây nên cảnh tượng chiến tranh khẩn trương chưa từng thấy tại đất nước năm văn vật Thành Long, kể từ ngày quân Pháp hạ thành Hà Nội hồi hạ tuần tháng 10 năm 1882. Trước tình trạng này, Bộ Tư lệnh Pháp cũng tăng cường việc tuần phòng và do đó, đưa đến vụ đụng tiếc Yên-Ninh ngày 27-11-46, tức là trận xung đột châm ngòi 22 ngày trước cuộc kháng chiến toàn dân tối 19-12-1946 tại Hà Nội. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 27-11, một đoàn quân xe 4 chiếc mờ đầu là một xe thiết giáp Halftrack rồi đến 3 xe 10 bánh GMC chở đầy lính Pháp và Mèn nai nịt đồ trộn sét khi cùng nhau từ phía Cửa Bắc bon bon chạy đến đầu phố Yên Ninh (Hàng Búp) thì khụng lại vì lòng đường đang bị toán trên chục Tự vệ khu Phố Yên Ninh cắm cuộn dây giữa chỗ Ngã tư để cản đường qua lại của quân xe Pháp. Bằng đầu, các lich Tay nóng mắt lên tiếng «xúa ra những danh từ bẩn thỉu quen thuộc của họ khiến các Tự vệ đang đào bới cũng nổi nóng, phóng ra những câu đùa lè tiếng Pháp thích ứng (số đông Tự vệ là học sinh và có cả sinh viên Đại học Hà Nội, Chính chủ nhiệm «Đời», cậu Cử Làng Mía, trước 1945, cũng trợ học kia Yên Ninh này) khiến nhiều tên thò tay móc

đan trong sạc giờ liệng xuống toàn Tự vệ, chờ chưa nổ súng. Máy gã khác mất dạy lại khacle nhô... tia nước miếng xuống toàn thanh niên. Không chịu nổi thái độ thù nghịch của mấy xe lính Tây, các lự vẹ cũng lượm đất đá dưới hố sâu liệng lên tai bời...

Giữa lúc xô xát túi bụi, chẳng hiểu bao nào bắn trước, thình lình phát ra một tiếng nổ. Thế là cuộc bắn phá mở màn. Một số lính Pháp từ trên 3 xe nhất tề nhào xuống, một số còn lại nấp sau thành xe... Nhóm Tự vệ liệu sức khó đương, ném chí bắn vài phát đã rút lui vào máy nhà bên lề. Kết quả đụng tiếc là có 7 Tự vệ vừa chết vừa trọng thương, và 2 lính Pháp bị thương nhẹ. Một khắc sau, ban Liên Kiểm Việt pháp đã hồi hả trở lại mổ điều tra, tìm hỏi các nhân chứng, lập biên bản, một mặt, báo cho xe Cảnh Sát Hàng Đậu tan thương. Chờ các tử thi vào nhà xác khám nghiệm.

Vụ này kẽ như đã tạm dàn xếp yên, song bầu không khí khẩn trương ngọt ngọt từ đầu tháng 11 vì vụ Yên Ninh càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ, tưởng chừng chiến tranh cơ hồ sắp bùng nổ bắt cứ giờ phút nào.

Vụ xung đột Yên Ninh đã xảy vừa đúng 4 ngày sau vụ Quan Năm P. Erlinger bị ám sát tại căn nhà giữa phố Robert khu Hàng Kèn và đúng 2 tuần sau vụ cô dầm lai ngồi xe Jeep bị Tự vệ khu Quản Thành hành hung đã nói.

Trong giai đoạn này, tình hình dần dập biến chuyển mau lẹ. Sau vụ Yên Ninh 1 ngày thì Tướng Valluy và toàn Biệt bộ tham mưu của tướng này từ Saigon, sáng ngày 28-11, trên 2 chiếc Dakota — cũng vừa tới phi trường Bạch Mai, thay thế Tướng Morliere, cầm đầu bộ Tư lệnh Hành Quâ. Bắc Việt kiêm đại diện Cao Ủy Pháp tại miền Bắc.

(CÒN TIẾP)



Ngôn ngữ mới

Vở kịch ngắn nhất thế giới nghe lóm được trong một hiệu bánh hóa Saigon :

— Cô bán cho tôi cái áo mura.
— Hàng tôi không có bán áo mura...
— Chẳng có cả đống là gì kia ?? Cái ca-pốt đó...

— À... Ca-pốt thì có..., Nhưng sao vừa rồi ông lại nói ông mua áo mura ?



DOÃN QUỐC SỸ

Luận về tiểu thuyết

(TIẾP THEO)

Ảnh hưởng của khoa học với nghệ thuật viết tiểu thuyết

Ngày nay chẳng còn ai là không thấy rõ mối liên hệ giữa khoa học và nghệ thuật. Hãy nói về hội họa: từ ngày khoa học phát minh ra máy chụp hình nhìn vào ảnh chụp người ta mới khám phá ra rằng ngựa phi không bao giờ ruồi cà bón vỏ.

Phải có cái nhìn phân tích của khoa học để vẽ vừa linh động vừa đúng. Nay đã quen nhìn những bức họa về ngựa của họa sĩ kiêm điêu khắc gia Hoa Kỳ Frederic Remington (1861 — 1909) chẳng hạn, khi nhìn lại những bức họa ngựa phi thời Trung Cổ hai chân trước hai chân sau cùng ruồi thảng chung ta thấy mới ngó ngắn tức cười làm sao.

Cái nhìn phân tích của khoa học đó tham dự vào mọi ngành nghệ thuật. Trong nghệ thuật tiểu thuyết nhà văn khi tự sự tất phải tham bác các lối tả tình, tả cảnh, đối thoại. Khi dựng bối cảnh trong đó nhân vật hoạt động, tiểu thuyết gia có cái nhìn của một nhà xã hội

học, phong tục học, triết học; khi tả tình (những biến chuyển khúc mắc nội tâm) tiểu thuyết gia đã có thể là một nhà tâm lý học v.v. Cứ nhận xét qua như vậy cũng đủ thấy ảnh hưởng của khoa học xâm nhập vào nghệ thuật sâu đậm biết chừng nào. Nhưng cũng đã có dù luận cảnh giác giới nghệ thuật đừng sa vào thế sáng tác nhiều đe mà thiếu tim.

Nghệ thuật nào cũng là vấn đề chứng mục và quân bình.

Theo John Courtney, Chekov rất kinh nhì viễn chí thái độ tiên tri tiên giác của Dostoevsky khi sáng tác.

Hãy coi chứng bóng của khoa học che lấp mắt nghệ thuật. Chỉ nên dùng khoa học, thiêun nhiên như phương tiện phục vụ cho nghệ thuật, chứ bao giờ đe những thứ đó tiếm quyền làm chủ nghệ thuật.

Kia như Emile Zola trước khi viết cuốn LOURDES có tuyên bố: «Tôi đã có mươi bảy ngàn trang ghi «nốt», Cuốn tiểu thuyết của tôi như vậy có thể coi là chỉ phải viết ra chữ nữa là xong.» Quả thực nếu sáng tác phẩm mà được viết ra như vậy thì chỉ là một cách liệt kê sự kiện. Trí tượng tưởng vô dụng! Đã dành con ong phải bay đi hút nhụy hoa mà làm mật, nhưng nếu ong tham lam

thực ra lời Chekov đầy rẫy mâu thuẫn. Giới nam nữ nào cũng thừa

biểu dương hòng đổi xứ với tình nhân như đổi với vợ. Gương Bao Tư, Bát Kỷ đời nào cũng đầy rẫy. Đến khi thường thức tác phẩm của Chekov mới rõ sự thực.

Dostoevsky ghét khoa học như hôi (Tolstoy cũng vậy) mà cứ mỗi lần đọc THE DARLING của Chekov là một lần khóc ròng bởi chính Chekov đâu có viết thuần lý theo đúng tinh thần khoa học như ông ta tưởng, tác phẩm của ông thực quá luôn luôn là tiếng nói lớn của trái tim. (1)

Nghệ thuật nào cũng là vấn đề chứng mục và quân bình!

VI

NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH CỦA TIỂU THUYẾT: CỐT TRUYỆN, NHÂN VẬT VÀ BOI CẢNH

Cho tới nay chúng ta mới chỉ chủ trọng đến tính cách chung của tiểu thuyết những điểm đồng của tiểu thuyết với những bộ môn văn chương khác và ảnh hưởng mới của khoa học bởi tiểu thuyết v.v...

Từ chương này trở đi chúng ta bắt đầu bàn đến phép tác làm tiểu thuyết, xét dần đến từng yếu tố căn bản xây dựng nền cuốn tiểu thuyết. Dưới mắt bất kỳ một phè binh già cỗi kim, Đông, Tây nào thì kết cấu của tiểu thuyết cũng gồm ba yếu tố chính là: cốt truyện, nhân vật và bối cảnh.

A) Cốt truyện hay tình tiết

Thật ra chúng ta đã biết khá bề phản biện cho thật riêng rẽ giữa cốt truyện (hay tình tiết) với nhân vật. Cốt truyện là gì, nếu không là những hành động, những phản ứng giữa các nhân vật với nhau, hoặc giữa nhân vật với hoàn cảnh đương đầu. (Xin đọc lại chương 2: «Lịch trình tiến triển của tiểu thuyết», lời của Henry James nói về tình tiết chuyện với nhân vật truyện).

Phạm Quỳnh, trước đây 1 nửa thế kỷ, cũng đã thấy rõ điểm này làm. Ông viết:

«...Phàm kết cấu ra một truyện phải có hai phần, một là nhân vật,

hai là tình tiết, nghĩa là người và việc... Trong một truyện thời phái có những người hành động, lại phải có những việc của các người ấy làm ra: một người nào, ở trong một cảnh ngộ nào, làm ra những công việc gì, đó là cốt một bộ truyện»(1)

Có những chuyện chú trọng nhiều đến hành động của nhân vật; có những truyện lại chú trọng về những suy tư, những biến chuyển nội tâm của nhân vật, nhưng dù hành động bên ngoài hay suy tư bêu trong thì truyện vẫn phải có cốt truyện (tình tiết) và nhân vật.

Cốt truyện theo lối viết của Đông phuong ta xưa thường là cách kể thẳng thắn, nghĩa là theo thứ tự thời gian của lối viết sử biên niên vậy. Tỉ như trong TAM QUỐC CHÍ truyện ba anh em kết nghĩa Lưu, Quan, Trương được kể lại khởi từ thuở vươn đào kết nghĩa, rồi mới qua dần những bước thăng trầm phò Hán diệt Ngụy, cho đến



khi từng người khai bόng... như những vì sao từ lúc mọc ở phương Đông đến lúc lặn ở phương Tây.

Kỹ thuật dựng truyện của Tây phương nhiều khi nhập truyện vào quãng giữa, sau rồi mới dùng thuật hồi ức mà giải thích ngược lại từ đầu. Lại như William Faulkner chẳng hạn đôi khi đương thuật một truyện này bỗng phỏng cái nhìn xa hàng chục năm về sau cho biết truyện đó đưa đến kết quả nào. Nhưng truyện dù kể theo đường thẳng hay theo kiểu thời gian tùy nghi, tùy hứng khi trở lại dĩ vãng, lúc phỏng minh ra tương lai, điều cốt yếu là cốt truyện bao giờ cũng kể lại những tình tiết theo một thể liên hệ nhân quả khăng khít.

E.M. Foster đã nêu một lý do rất đơn giản là khi ta nói «Vua chết rồi hoàng hậu chết», thì đó chỉ mới là truyện kể hơi hơi chứ chưa kết cấu thành cốt truyện; Nhưng nếu ta nói: «Vua chết, rồi sau đó hoàng hậu chết vì phiền muộn» hoặc «Vua chết, kế đó hoàng hậu cũng chết, mãi về sau mọi người mới hay rằng bà chết vì phiền muộn» thì đó, hai sự kiện mới kết cấu thành cốt truyện hẳn hoi theo liên hệ do nhân này mà có quả nօ(2)

(CÒN TIẾP)

Xin đọc: John Cournos, «Introduction» to A world of Great Stories, New York: Crown Publishers, 1959.

(1) Phạm Quỳnh «Bàn về Tiểu thuyết», THƯƠNG CHI VĂN TẬP III, Bộ Quốc gia giáo dục, 1972, tr. 223, (Bài tiểu luận này Phạm Q.ỳnh viết từ năm 1972 đăng trên NAM PHONG TẠP CHÍ của ông)

(2) Xin đọc: E.W Foster, ASPECT OF THE NOVEL, Brace — World Inc., 1955.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM NAM KÝ

Phát minh từ đời nhà Lý (V.N.) kinh nghiệm đã 800 năm! Linh diệu phi thường!

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại. Của người giòng họ. Cũng được kinh nghiệp. Phát triển tại các quốc gia cư trú Hải Ngoại.

— «Bí Pháp» của giòng họ Nguyễn Quang gia truyền ở Bắc Việt Nam.

KIỆN TOÀN BỘ RĂNG!
CHỐNG HỌA NHỒ RĂNG! (Coi toa rõ. K.S. 1387 — 1965).

THUỐC HAY GIÁ RẺ: Phụng sự quê hương V.N. Phục hưng kinh tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC:
Cao 50\$, Nước 35\$ sấp lén. Đóng Nam Á: Cao: 500\$ — Ngoài DNA; — giá còn lén tùy đường Hàng Không Quốc Ngoại. NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rạch Cát. (cây sảng Shell Ngã Năm — Mũi Tàu Phú Lân Cholon). (Cua Hậu Giang — Rạch Cát)



NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG

36

10

Khi đi bách bộ cùng Huân ra hướng cảng, để giàn của bọn họ gây tiếng động lạo xao trên lối đi có sỏi đá, nồng nghiêng đồ hai chiếc bóng song song nhau, Thượng nói với Huân :

«Cậu không nên về căn nhà đó nữa. Đại úy bảo tôi nói với cậu như thế. Vùng đó kề như mực nịnh về đêm, nay mai, trên bến đỗ, sẽ là vùng oanh kích tự do».

Huân mỉm cười giấy phép :

«Đù sao ông ta cũng đã cho tôi cái giấy phép 24 tiếng đồng hồ. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ, có nghĩa là tôi sẽ ngủ được một đêm tại đó».

Thượng dừng lại cách người lính gác, khi người lính gác vừa đưa tay chào, Thượng nói :

«Ông ta bảo đây là lần chót ký phép cho cậu».

«Tôi không tin là lần phép chót. Anh phải biết rằng không cần giấy phép tôi vẫn đủ can đảm về đó thăm Phương Ngọc. Tôi chờ phép vì tôi muốn làm một người lính có tự trọng».

«Cậu đừng hiểu lầm ý tôi» Thượng với nói. đại úy không tiếc giấy phép nhưng ông ta khuyên cậu đừng về miệt đó. Ông muốn chiến hữu của ông chết cái chết xứng đáng».

Huân cười :

«Thế nào là chết xứng đáng. Còn nhiều cái chết đẹp hơn ở chiến trường hay cho chiến trường».

«Cậu đừng mỉa mai. Tôi vẫn quý mến mối tình tuyệt vời của cậu. Tôi ước ao được sống như cậu. Đây tôi chỉ nói thay những điều gì mà đại úy nhờ tôi nói lại. Ông ta muốn cậu xử dụng những ngày

phép tại vùng có an ninh chẳng hạn. Tại sao cậu không hẹn cô ta những thứ Bảy Chúa Nhật gặp nhau tại Tam Kỳ...»

Lúc đó một chiếc xe nhà binh Mỹ phóng nhanh qua đường. Linh Mỹ vận áo giáp, súng cầm tay, tóc mỗi người bám đầy bụi đường : vàng như màu râu bắp. Một chiếc xe đò chở khách chạy sau, thật chậm, xe đò ở phía mé đồn, vì trước cổng đồn có tấm bảng «cấm xe dân sự đỗ nơi đây», bọn hành khách xuống xe, họ là lối ầm ầm Quang nam có giọng nói đanh thép và chất chát : chính giọng tôi đó thường nổi bật lên giữa đám đông, biến đám đông từ trạng thái bất động thành bạo động, từ ngờ vực tháo lui trở thành tiến tới và sau cùng người Quang nam được tiếng là hay lý luận, hay cãi đẽ tim đường gân máu trong sự việc, tiêu diệt những con sâu chết trong lá phổi...

Thượng lặp lại :

«Cậu có thể gặp cô ta ở Tam Kỳ. Chuyện gì mỗi tuần phải băng băng đường sá về tận miệt biển. Làm như thế có biển mới có tình yêu...»

Huân trả lời một cách lơ đãng :

«Mỗi không gian tạo cho chúng ta một sự yêu thích, nếu không muốn nói là thiếu vắng không gian đó chúng ta không sống trên vạn được. Chính vùng quê hẻo lánh kia, chính cái vẻ huyền bí là lùng đồi tôi tha thiết yêu Phương Ngọc».

«Tôi không lัง mạn như cậu» Thượng vừa cười vừa nói: «Tôi yêu là yêu cái gì gần gũi, thực tế. Có gia đình con cái rồi thì biết. Nhà thiều cơm thiếu sữa, con nó đói nó là thi hiết. Đời sống săn vây cậu, thực tế nó đậm cái tình yêu cái thương mặn mà phải méo mặt... thời cậu đi đi. Coi chừng, nếu đêm ngủ lại. Nói lại, tôi không muốn sớm mai phải dẫn mệt trung đội mờ

38

đường xuống đó mà lấy xác cậu. Thời đi đi... chúc vui vẻ, à cô bé vừa xinh lại vừa ngoan đó chứ nhỉ. Một loại sơn nữ hay thủy nữ chi đó...»

Huân nói cảm ơn, rồi tay cầm cái nón tay chia ra bắt lấy tay Thượng tay của Thượng lạnh và ướt át như tay một người có bệnh đau tim. Huân cũng nhìn thấy hai mắt Thượng đượm một vẻ thành thật triu mẫn. Sau đó Huân đi thẳng ra cảng, lên xe.

Mỗi tối mấy phút sau Huân còn nhớ khuôn mặt Thượng và những lời nói của người sĩ quan già đó. Trong quân đội vẫn có một loại sĩ quan già từ hàng họ sĩ quan lèn. Họ không biết nhiều về tâm lý cũng như tâm tình xa vắng bọn sĩ quan trẻ nhưng họ luôn thành thực muôn có dịp đề thề hiện lòng thành với đồng đội.

Vẫn những cây tràm lá xanh xuất hiện. Một mùi thơm của dầu khuynh diệp man mác đầy trời. Vẫn hàng nghìn bóng dương đèn, Cát và cát. Những con kỳ nhông lầm lết nhìn Huân. Huân theo chuyến xe lam. Sau nữa, anh cùng đám dân làng qua cồn cát. Họ nói chuyện vang động. Chừng như âm thanh được dội lại từ một nơi nào.

Một người trong bọn hỏi Huân :

«Ông quen với gia đình dù chừng lâu lăm?»

«Không. Huân trả lời «Tôi mới quen. Nếu không vi lạc đường thì tôi không có dịp».

Người kia vui vẻ :

«Gia đình đó xưa kia giàu có lắm. Ông nội có Phương Ngọc làm tri phủ ngoài Thanh Hóa. Ông già làm đốc học. Sau, ông già có Phương Ngọc theo kháng chiến. Dù thế ông ta vẫn giữ cái nhà cái cửa, dấu tích xưa nguyên vẹn. Ông có thấy «sắc phong» của vua không? Tấm hoành, câu đối nữa. Cái lầu cao là nơi cát sau này. Ngôi nhà có phía trước có từ thời ông nội có Phương. Ngôi nhà đó đã có biến bao cuộc định đám, ngày xưa, người ta hát luồng bài bội trời ngày rằm tháng giêng. Quan tri phủ, vua già, thường có cái thú «thường châu» mỗi đêm hát bộ. Quan phương phi, râu tóc đẹp ơi là đẹp. Quan thường vận áo dài màu xanh, thê bài ngà nai ngực, chiếc quai lông phe phẩy, chân mang đôi giày bata. Lại bút thuốc láo nữa chứ. Ông có thấy cái bát thuốc láo của quan còn để thờ đó không?»

Còn cát và còn cát.

Một người khác trong bọn nói tiếp câu chuyện cho Huân nghe :

«Tôi ông già có Phương thì ông ấy hơi gầy. Người thanh tú. Ông ta tân học mà. Ông xài cái lầu đê lâu lâu tiếp những khách phương xa. Họ xưởng họa thi tho ở đó. Hắn ơi là hiền.

Gia đình đó giàu sang địa vị lột bức mà họ ăn ở có nhân đức. Trong làng trong xóm họ chẳng làm mất lòng tới một đứa bé. Bà đốc cũng tốt bụng lắm.

39

Rồi các cô đó nữa. Ông mà lấy được cô Phương kể như ông gặp tiên... Mà làm sao ông đi lạc một cách «cố ý» tới đây hả.

Huân bật cười :

«Ù, tôi lạc đường vì... cố ý. Tôi thi vò tinh mà định mệnh tôi thi cố ý».

Cả bọn dân què đêng hành với Huân đều im lặng. Chân họ xéo chim trong cát. Huân bèng hoảng lấy làm hổ thẹn vì nói phải một câu triết lý vụn vặt, để bọn nhà quê chẳng hiểu mô típ gì.

Huân dắti trống lảng :

«Bây giờ còn làm biển không hả.

Một chị nói :

«Làng này không có làm biển. Đầu phải làng nào ven biển là có nghề đánh cá. Làng Kiêm Thành Kiêm Đời thì làm chiếu. Làng Tam Ấp A) hòa mới làm biển. Làng cạnh đây thi đan lưới... kia, biển xanh biếc».

Bèn nhỏ lên như một cái lưng cong. Cái lưng mát, bao la, dâng lên một niềm tin gì mới, ấm áp; không bờ bến. Xa vắng từng đợt sóng uốn. Những bợt trắng kéo thành từng đòn lượn.

11

«Phương tướng là thứ Bảy này anh không về được. Đêm qua súng nổ gần quá. Mẹ lo cho anh...»

Gió từng đợt qua khóm trúc trước sân nhà. Mùa đông đã qua nhưng cành trúc hẵn còn kín đèn những lá. Lá trúc dài như môi người. Cảnh hờ trỗi bông im lìm ở cuối sân. Trái khô rụng đi đập sau hè nhà.

Phương cầm nón của Huân đặt trên nhà rồi rời đi đứng phía cửa sổ nhìn ra khoảng trời xa, nồng tiệp :

«Có thư của Lê Ngọc từ Qui nhơn gửi về. Lê Ngọc gửi lời thăm anh.

Huân hỏi :

«Lê Ngọc có nói gì thêm trong thư?»

Phương Ngọc có vẻ mệt mỏi :

«Lê than phiền thành phố Qui Nhơn đạo này ôn ào quá. Người Mỹ có mặt thật nhiều. Mỗi ngày đi học về Lê thấy lính Mỹ đầy đường phố».

Huân cười :

«Có nhiều điều đáng kể trong thư hơn là người Mỹ chứ».

«Bởi vì Lê Ngọc nó yêu mến thành phố Qui Nhơn. Phương trả lời «Nó muốn người ta dễ yên cho nó những ngày tháng êm đềm... Anh ở trên đó thè nào? Chà, lính ho nhau dữ lắm đó, anh coi chừng».

Huân cười buồn. Trong trí nhớ xôn xao anh bắt gặp những khuôn mặt hao gầy, những khuôn mặt ngất ngưởng khi ngã say của đám bè bạn, những đêm, những chiều, khô mực và những tinh tú không đâu, từ bê bối quạnh và những mắt dõi đì ngóng trống; anh nhìn thấy bọn nó cười, tiếng cười như con đường vắng người đầy tuyệt vọng vào một chân núi nào đó, anh thấy bọn nó bước đi bước chân lệch, nhấp nhô như thằn lằn, bọn nó tiên tri được cái sống cái chết, dự tri được viễn ảnh qua chung rượu...linh họ nhau để tắm đó, anh coi chàng em gái anh đã từng dǎo dò như thế; mẹ anh sẽ ngạc nhiên đau đớn khi gặp đứa con khuôn mặt đã dày dặn nước da mệt mèt vì sự hành hạ của rượu cùng những đêm thức trắng. Đàn bà không thấy được ý nghĩa của chung rượu. Họ không bao giờ tuyên thệ trước ly rượu để. Đàn bà, họ không bao giờ hiểu rằng chính con khô mực, hay con tôm kho, cù hành, cù kiệu, ư, chính những thứ «chết» đó đã từng chứng kiến, minh thị những tiệc rượu cuối cung, lời thề chót của bọn trẻ và sớm mai đứa bồ mang đầu non, đứa thản lía gác suối. Có đứa chết mà trên môi còn thơm mùi rượu để, khô mực hẩy chưa tiêu tan trong dạ dày. Cé đứa từ phòng lạnh dường sinh ra với thêm một chai la đe. Từ trực thăng trở lại thị trấn với tim một quán nhỏ. Đàn bà. Con gái. Rượu. Giữa ba cái đó, chỉ rượu là có thể tới ngay chiến địa với lính được... «Bạn nó nhậu abung bọn nó để hương lâm Phượng ạ, Em đừng lo, Huân nói, vừa đi lại phía cửa sổ : tóc Phương thơm trong chiều, những sợi nhô bay ra ngoài in trên nền xám, phảng phất trong mắt nhìn đám đuối của Huân.

Phương vẫn không quay lại. Huân bâ môi vào tay Phương. Hai tay anh đặt nhẹ trên vai Phương: Những sợi lông măng vẫn vi chạy dài từ vai qua cổ tới phía trên bờ lưng của Phương. Một miền lông măng. Miền lông măng. Lông măng. Rừng. Cỏ gió đi từ rừng. Đó là gió phát khởi từ trái tim yêu đương của anh, thời qua, làm xao xuyến rào rạt cả linh

hoa sĩ cưới vợ

Sau một thời gian ngất ngư,

NGUYỄN KHAI

đã về với

TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG

Thành thật chúc họa sĩ Nguyễn Khai và người đẹp trăm năm hạnh phúc.

CUNG TÍCH BIỂN
và HOÀNG THỊ KIM

hồn, nó tạo cái mắt rười rượi, âm thanh mèn mông, anh muốn nằm trên âm thanh để ngủ giấc chiêm. Anh trôi giật. Thấy tóc sợi nhỏ xuyễn qua đời mình. Thấy lòng tư mộc chập chùng trên ngà,

Lát sau Phương quay lại. Họ hòa nhau kỹ hơn. Ngon hơn. Những lá trúc vàng nắm im trong bóng mát. Đó là những lá trúc nỗi bất nhất trong đám lá xanh.

Bột chiến một sự sung mãn đâu đó, đầy bị nhớ Huân quay về với miền Nam của anh: rặng đồng mèn mông kéo mãi đi từ quốc lộ Cần Thơ qua Long Xuyên, như biển trời đi từ đất nhà tới chân trời, bên kia cánh đồng không có một bóng dáng xóm làng, chỉ nghỉ ngút là mây trắng trong ngày trời ngây bỗn. Có khi anh thấy băng sứ đưa trên một bờ kinh nhô, xuồng tam bản lướt giữa biển lục bình, xuồng đuôi tôm chạy băng băng, tiếng máy nhẹ nhàng thổi thú, những bờ lúa vàng như bờ thành dài nỗi trên cánh đồng gặt xong, rồi chìm trong vườn trái cây vô tận là lác đặc những mái nhà trường trắng.

Sông Cửu Long đồ vè mạnh mẽ, phù sa băng bạc. Đất mới hai bờ như hai gò má thiếu nữ ở đó dập vào linh cảm kẻ khác một định mệnh anh bình, tuổ dụng cho ta một tin tưởng về hạnh phúc. Nhưng bờ cỏ nứa. Cỏ thật mượt và xanh, Cỏ thật mềm và lớn. Ở hai bờ, cỏ như là tranh. Một cành giặc hồi lai láng, một xú động mơ hồ xa vang: khỉ tì nambi cõi, ta nhìn cõi, sờ vuốt, hay hôn cõi hai bờ. Có khi ta liếm cõi, và những sợi cỏ linh thiêng cơ hồ mọc từ lưỡi ta, thổi «tù và» từng hồi vinh hạnh. Thổi tù và. Cả băng triều trái chín mộng triều mến. Và con ngựa say máu chưa trên lưng đồ mõ hội của nó tên da đỏ điện cuồng. Mõ nói ngựa. Huân bắt giấc quay lại. Một giọt mồ hôi trong vòi dưới lòn tóc, nơi ốp của Phương. Anh liếm giọt mồ hôi.

Phương nói :

«Chiều nay biển bất ngờ động mạnh».

«Biển động mạnh thì hậu quả thế nào em à Huân cười buồn:

«Biển động mạnh thì sóng sẽ cao, đánh mạnh vào những cồn cát. Đêm nay chắc có mưa lớn. Ngày mai mây xóm biển không có người đánh cá. Lần nghịch biển phiêu bạt cực khổ lắm. Có khi ngư phủ không may mất tích ngoài khơi khi cơn bão bất ngờ thổi tới. Hồi xưa vùng này có một ngư phủ bị đánh thuyền, ông ta thoát chết nhưng trời đặt tới bờ biển Mã Lai. Ông trở về tới lang khi tóc đã bạc trắng đầu. Ngày đánh ghe ra khơi, lúc đó, 5 giờ sáng, ông ta hấy còn là một thanh niên tráng kiện».

Huân và Phương đi bách bộ ra vườn, Nắng vàng mây cồn cát xa. Sóng biển đồ bất thường, vang dội mạnh hơn. Anh nắm bàn tay Phương.

Sau cùng họ dừng dưới một gốc thông lớn.

(CÒN NỮA)

DIỄN TIẾN BA MẶT TRẬN TỪ ĐẦU ĐẾN NAY

Nhật ký chiến sự

Đoàn chiến xa BV tiến tới Đông Hà. Các dân biểu Hạ Nghị Viện họp xong rủ nhau đi đánh xì. Đại sứ Bunker từ giã bà vợ ở Katmandu, bay gấp trở về SG. Cộng quân pháo kích suốt ngày vào q uận lỵ An Lộc, chuẩn tướng Hung quyết tử thủ ở An Lộc. Brezhnev tiến chân bộ trưởng Canh Nông Mỹ, nhắn lời mong gặp Nixon. Căn cứ Charlie trên chiến trường cao nguyên bỗn trống cho địch quân và phi cơ oanh kích. Pháo kích ở Đà Nẵng, Saigon, Hội An, Mỹ Tho... Chiến hạm Mỹ bắn vào vùng Bắc Khu phi quân sự. B52 oanh tạc Hải Phòng. Cố tin TQLC dồn bộ BV. Chiến trường ở Việt Nam. Cảnh trường ở Hoa Thịnh Đốn và Mac Tu Khoa, và Ba Lê. Tất cả đều dính líu, liên kết với nhau. Dưới đây là ghi nhận của Đời từng ngày và từng biến cố

Ngày 30 và 31 tháng 3

Quân BV tập trung ở Khe Sanh mở những cuộc pháo kích dữ dội và tấn công 8 tiền đồn giới tuyến. Quân VNCH di chuyển khỏi căn cứ hỏa lực Holcomb.

Ngày 1 tháng 4

VC tràn ngập căn cứ Fuller. TB TQLC chống trả dữ dội. VN pháo trả đũa sang bờ Bắc. Đầu 31/3 200 hỏa tiễn 122 ly rót vào căn cứ Đông Hà. 1000 trái vào căn cứ C2. 200 vào Gio Linh. Dân chúng bắt đầu tản cư vào Q Trị, Huế. Báo động đỏ ở QKI, BV chấp nhận giao tranh cấp tiểu đoàn với lực lượng trú phòng.

Ngày 2 tháng 4

50.000 quân BV gồm 3 sư đoàn bộ binh, 3 trung đoàn pháo và pháo không vượt Bến Hải khởi đầu cuộc xâm lăng. Quân VNCH bỏ 10 trong số 42 tiền đồn giới tuyến cùng các vùng quanh Đông Hà, Cam Lộ, Gio Linh. Dân chúng bỏ chạy về Quảng Trị, Huế, lánh nạn. Trong lúc đó không lực Mỹ vẫn bất động vì trời xấu. Hạm đội thứ 7 Mỹ tiến sát Bến Hải.

Nhảy dù VNCH đung lớn với 400 cộng quân cách Dakto 15 CS về phía Nam.

Tướng Creighton Abrams gặp TT Thiệu.

Ngày 3 tháng 4

TQLC tái chiếm Cam Lộ lập tuyến phòng thủ dọc QL9.

Chiến xa BV tiến sát Đông Hà giao tranh với kỵ binh và không lực VNCH. 30 chiếc PT 76 bị hạ. Tướng Lâm ra lệnh từ thủ Đông Hà, Quảng Trị 150.000 dân mắc kẹt

— Viên binh VNCH liên tiếp dò ra QKI.

— Ác chiến biển người tại đồi 1400 ở Kontum giữa Nhảy Dù và SĐ Thép 320 BV.

— Không lực VN và HK bắt đầu can thiệp trợ chiến.

— Hạm đội 7 tiến sát Vịnh BV sẵn sàng chờ lệnh.

— TC dọn dẹp Vân Nam Côn Minh cho phi cơ Mig BV lánh nạn

— Phó TT Kỳ bay ra thị sát Quảng Trị.



Cuộc tổng tấn công vượt sông Bến Hải của CSBV khởi đầu bằng hàng ngàn hỏa tiễn và đạn đại bác rót xuống tiền đồn VNCH miền giới tuyến



Chiến xa M48 lối tản của VNCH đang tiến ra chặn đánh quân BV tại Đ.Hà.

Hội đàm Mỹ—Trung Cộng tạm ngưng một tháng.

— 20 tỉnh trưởng Miền Trung và Vũng Tàu gặp TT Thiệu.

— Một Nghị sĩ đòi VNCH đồ bộ BV đánh Đồng Hới.

Ngày 5 tháng 4

— Dù, TQLC đồ bộ tại Cửa Việt tiến ngược về Gio Linh với sự yểm trợ của HA 7. Ác chiến giữa TQLC và chiến xa BV tại Cửa Việt.

— BV đưa thêm hai sư đoàn tăng viện.

— CS cố vượt sông Đông Hà nhưng bị đầy lui.

— Pháo kích dữ dội phi trường Đông Hà.

— Việt Mỹ bác đề nghị của CS mở lại hỏa đàm Balé 54.

— Thiệu hạ lệnh tử thủ Tri Thien bằng mọi giá.

— 200.000 phế binh họp đòi vũ trang đánh BV.

— Đại sứ Bunker cấp tốc trở lại Sài Gòn.

CSBV: 5 sđ 340—320—308—321 B, 2—8 trung đoàn pháo và 3 trung đoàn chiến xa.

QLVNCH: 3 sđ 1,3,7 — 2 lữ đoàn TQLC.

TĐ 9 dù — 15.000 BĐQ biên phòng, Pháo Bin và Không Quân.

Ngày 6 tháng 4

— Mặt trận QK 3 bùng nổ mạnh tại Bình Long sau khi 3 trung đoàn BĐQ biên phòng rút ra tăng viện Quảng Trị.

— SĐ 324B BV tiến ngược từ Ashau về Huế.

— B52 can thiệp mạnh dội 8.000 tấn bom xuống khu vực sát Đông Hà. Đệ thất hạm đội nã đạn liên miên.

— 60.000 dân tị nạn dồn về Huế ngụ tại các trường học, dựng lều tạm trú.

Dân tị nạn từ Đông Hà, Gio Linh Quảng Trị, lũ lượt kéo về Huế.



— Mig xuất hiện tại Quảng Trị.
Ngày 7 tháng 4

— 400 phi cơ Mỹ vượt biển oanh tạc Đồng Hới.

— Hạm đội 7 bắn tới tấp vào bờ.

— Tăng T54 BV ào ạt tiến qua cầu sắt Đồng Hà chiến xa BV bọc phía Tây Quảng Trị, giao tranh sát La Vang cách Huế 20 km/Tây Nam.

— QVNCH tử thủ Lộc Ninh, pháo trực xạ cản chiến xa BV.

— Cộng quân đặt đại pháo cao xạ trong rừng cao su Quản Lại Xá Cát

— Lực lượng VN tăng cường Quảng Trị.

— 500 dân Huế di cư vô Nam

— Mặt trận Lộc Ninh có mặt 2 SĐ 9 và 7 BV và SĐ 5 VNCH.

Ngày 8 tháng 4

— Mỹ quyết đánh BV.

— Hạm đội 7 vây kín khu vực BV.

— Mig BV thả bom tại 12 cây số Tây Nam Quảng Trị.

— Chiến sự tràn xuống QK 4.

— VNCH dự định bắc cầu rìa ngang sông Đông Hà tung TQLC đột kích hậu tuyến CQ.

— 4 SĐ BV mở mặt trận dọc QL 13 và 22 từ Mỏ vẹt qua Tây Ninh đến Bình Long.

— 5 Trung đoàn, BV đánh Lộc Ninh, quân SĐ 5 VNCH rút khỏi thị trấn này lập phòng tuyến mới.



Hải Quân Mỹ thuộc hạm đội thứ 7 đang nã đạn vào các vị trí CSBV để yểm trợ quân VNCH tại miền đất đầu giải tuyến.

— Phi cơ di tản dân Lộc Ninh vượt màn mưa đạn pháo kích.

— 12 tỉnh Q.K 4 bị pháo kích Sóc Trăng, Vĩnh Long bị tấn công.

— Bình Long giao tranh ác liệt.

— Tri Thien vũ trang dân dã ngăn cản.

— Hương Trà bị pháo kích 100 đạn 82 ly.

Ngày 9 tháng 4

Chiến thắng lớn đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa (gồm các thành phần SĐ3BB, TQLC, BĐQ Thiết Kỵ) tại vùng giới tuyến chung quanh các khu vực Tây Đông Hà, Quảng Trị và căn cứ Ái Tử: khoảng 1000 quân BV bị hạ sát; 40 chiến xa địch gồm PT. 76 và T.54 bị phá hủy; một T.54 bị tịch thâu. Riêng trận đánh tại Đồng Hà còn là trận thử hùng giữa chiến xa VNCH thuộc trung đoàn 20 Thiết Kỵ và chiến xa CSBV trên quốc lộ 9 cách ĐH 8 CS về phía Tây; trong trận này Thiết Kỵ VNCH đã hạ 9 xe tăng CSBV mà không bị thiệt hại một chiếc nào.

— Các chiến hạm Mỹ vẫn tiếp tục yểm trợ cho lực lượng Việt Nam CH bằng các cuộc pháo kích vào



các vị trí quân BV tại vùng Nam khu Phi Quân sự và Bắc Quảng Trị. Trong lúc đó, lần đầu tiên trong chiến cuộc ĐD một phi cơ B.52 trong một phi vụ oanh tạc tại Quảng Trị bị một hỏa tiễn SAM của BV gây hư hại, nhưng phi cơ đã dùng 6 dù cản giò đáp an toàn xuống Đà Nẵng. Con số phi cơ Mỹ phục vụ cho chiến trường ĐD lên đến 500 chiếc.

Tại mặt trận Bình Long ở quân khu 3, cộng quân tập trung lực lượng bao vây An Lộc, tỉnh lỵ của Bình Long; An Lộc có khoảng 1000 quân trú giữ dưới quyền chỉ huy của chuẩn tướng Lê Văn Hùng, Sư đoàn trưởng SĐ5/BB. Ngoài ra một lực lượng khoảng 20.000 quân gồm Nhảy Dù, BĐQ, Bộ Binh và khoảng 100 chiến xa M-41 và M-48 tiến từ Chơn Thành lên giải vây An Lộc. TT Thiệu ra lệnh phải bảo vệ An Lộc bằng mọi giá.

Ngày 10 tháng 4

Giao tranh tiếp diễn ở Quảng Trị Thừa Thiên. Một đại đội CS vượt sông Thạnh Hân Định xâm nhập thị xã Quảng Trị bị tiêu diệt 44 BĐQ và Nghĩa quân quận Mai Lĩnh tiêu diệt ngay tại bờ sông.

— Quân đoàn I kéo 2 chiến xa T-54 của địch bỏ lại chiến trường đem về trưng bày trước Phủ Văn Lâu Huế.

— B-52 oanh tạc sát thành phố Vinh, 216 cây số Bắc vùng phi quân sự Vinh, thủ phủ tỉnh Nghệ An, là hải cảng quan trọng thứ hai của BV sau Hải Phòng.

Quân tiếp viện đụng độ lẻ tẻ với Cộng Quân trên đường tiến từ Chơn Thành đến An Lộc.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Melvin Laird xác nhận chính phủ Mỹ sẽ gửi thêm một số đơn vị không quân và hải quân sang ĐD.

Trong một bản tuyên bố, Bộ Ngoại Giao Trung Cộng nói rằng CS ở hai miền VN «hiện lẩn nhau, đó là lẽ dĩ nhiên, vì ai chẳng rõ hai miền VN là một nước và dân tộc VN là một.»

Ngày 11 tháng 4

Quân tiếp viện tiến hơn 7cs trên đoạn đường dài 20cs đến An Lộc. Cộng quân pháo kích 150 hỏa



Quân tăng viện đang trên đường từ Chợn Thành tiến tới An Lộc



BẢN ĐỒ MẶT TRẬN BÌNH LONG



Quân tăng viện cho An Lộc thường xuyên đụng độ với quân BV trên quãng 20cs từ Chợn Thành đến An Lộc. Hình trên các phi cơ Skyraider đang oanh tạc các vị trí cộng sản kế cận các đơn vị chiến xa VNCH. Hình trên là cảnh trực thăng sắp sửa bốc quân VNCH đổ xuống A.L





Mặt trận Tam Biên sôi động : Lính Nhảy Dù VNCH dùng súng đại bác không ghi bắn vào Cộng Quân BV.

tiền 122 ly và 107 ly vào tỉnh lỵ An Lộc gây thương vong cho một số binh sĩ và thường dân.

— Cộng quân pháo kích và tấn công biển người vào một tiểu đoàn thuộc SB1/BB đóng tại 20 cs TN Huế nhưng bị đẩy lui.

— 550 binh sĩ Mỹ thuộc lữ đoàn 196 BB ở Đà Nẵng được đưa đến Phú Bài.

Chiến hạm Mỹ tiếp tục nã trọng pháo vào vùng phía Nam Khu PQS. Một số chiến hạm khác từ Mỹ chuẩn bị lên đường sang VN.

Tại Cao Nguyên, Cộng Quân nã 57 đạn 130 ly vào 7 tiểu đoàn VNCH trên quốc lộ 14 gần tỉnh lỵ Kontum. Trong lúc đó có tin cho biết 2 sư đoàn CSBV có mặt tại vùng Kontum và Dapto.

Tại Ba Lê, Nguyễn minh Vũ, phó trưởng phái đoàn CSBV tại cuộc hòa đàm lên tiếng bác bỏ đề nghị của TTK Liên Hiệp Quốc muốn dàn xếp vụ VN.

Thượng nghị Viện Mỹ bác dự thảo tuyên chiến với Cộng Sản Bắc Việt. Trong khi đó, ngoại trưởng Nam Dương Adam Malik tuyên bố: «bất cứ ai vượt tuyến đầu tiên đều là kẻ đã muốn chọn con đường quân sự để đạt được thắng lợi và đã không muốn dàn xếp chiến cuộc bằng đường lối ôn hòa».



Các công sự phòng thủ Vòng đai tiền đồn Baek Hét

Ngày 12 tháng 4

Cánh quân Nhảy dù, dẫn đầu lực lượng tiếp viện An Lộc đã vượt được 10 cây số (giữa đường số Chơn Thành đến An Lộc).

Cộng quân phá sập một số cầu trên quốc lộ 19 nối liền Pleiku và Qui Nhơn.

Động độ lẻ tẻ tiếp diễn chung quanh Đông Hà.

Chánh phủ Mỹ chánh thức bày tỏ sự bất mãn đối với lời kêu gọi của chánh phủ Pháp đòi «Mỹ trả lại hòa đàm». Chánh phủ Mỹ cho rằng lời kêu gọi của Pháp chỉ có tính cách một chiều phụ họa đòi hỏi của CSBV. Trong khi ấy phái đoàn thương thuyết VNCH tại Balé ra thông cáo nói rằng vì CSBV công khai xâm lăng VNCH nên VNCH không họp phiên hòa đàm thứ 148 vào ngày thứ năm 13-4.

Ngày 13 tháng 4

Cộng quân BV gồm 3 trung đoàn có 70 chiến xa yểm trợ mở 3 mũi tấn công vào tỉnh lỵ An Lộc sau khi đã pháo kích vào An Lộc 500 hỏa tiễn và súng cối. Sau gần 24

giờ chiến đấu đã có 18 chiến xa của CS bị bắn cháy, trên 150 cộng quân bị hạ sát..

— Đại tá Trương hữu Đức, thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 5 từ trận khai đắp trực thăng đi thị sát mặt trận An Lộc, trực thăng chở DT Đức đập xuống Chơn Thành an toàn.

— Lực lượng giải vây An Lộc vẫn còn cách An Lộc khoảng 10 km thường xuyên đụng độ với quân BV.

— B.52 dội 500 tấn bom xuống trận địa chỉ cách trung tâm tỉnh lỵ An Lộc trong vòng 2 cây số. Trong đó các phi cơ B.52 đã mở vòng phạm vi oanh tạc đến tận Thanh Hóa (phi trường Bái Thượng). Thượng viện VNCH ngưng thảo luận một dự luật để ca tụng tinh thần quân dân ở mặt trận và lên án CSBV xâm lăng.

— Mặt trận giới tuyến tương đối yên tĩnh.

Cựu Ngoại trưởng Thái Lan, hiện là đặc sứ Thái tham dự Hội Nghị ASEAN, tại Tân giàn bà, trong một bài viễn văn gọi cuộc công kích của CSBV là «một cuộc mạo hiểm của chủ nghĩa bành trướng đất đai lỗi thời. Ông cũng kêu gọi BV hãy chấm dứt vai trò đánh thuê cho các đại cường ngoài vùng ĐNÁ».

— Tại Djakarta, một nhóm SV Nam Dương biểu tình trước tòa đại sứ BV để phản đối việc CSBV xâm lăng VNCH.

— Đại sứ Mỹ Porter trở lại Paris công bố chánh phủ Nixon đã đề nghị «mật đàm» lại với C.S.B.V tại Ba Lê nhưng bị bác.

Ngày 14 tháng 4

Cộng quân BV bị đẩy lui khỏi nửa phần phía Bắc An Lộc sau nhiều trận giao tranh ác liệt trong tỉnh lỵ. Trên 300 quân BV và khoảng 20 chiến xa bị hạ.

— Hai tiểu đoàn Dù được trực thăng vận vào trận tuyến tại vùng từ 3 đến 4cs ĐN An Lộc nhưng không gặp kháng cự đáng kể. Trong lúc đó quân tăng viện từ Chơn Thành vẫn còn xa.

— CSBV tung cám tử quân đánh Thiết kỵ VNCH tại Quảng Trị. Dịch hạn chế việc sử dụng



Hình ảnh càng thắng tại thủ đô Saigon trong lúc chiến trường sôi động tại QK I, II và III : Một sinh viên trường Bộ Bình Thủ Đức đứng gác gần chợ Bến Thành.

chiến xa. Chiến hạm Mỹ vẫn bắn vào vùng giới tuyến.

— Saigon và Hóc Môn bị CS pháo kích 11 hỏa tiễn 122 ly, giết 20 thường dân.

— Thiếu tướng Alexander Haig, phụ tá cố vấn An Ninh Bạch Cung phụ trách quân vụ đến VN để lường định nhu cầu chiến trường ngõ hầu báo cáo lên TT Nixon.



Một dược phẩm mới để chữa bệnh TRĨ:

ESSAVEN



Viện bào chế NATTERMANN Đức Quốc nổi tiếng ở Âu Châu vừa khám phá ra được một chất mới rất công hiệu để chữa bệnh TRĨ đó là chất E.P.L. (ESSENTIAL PHOSPHOLIPIDS).

ĐẶC TÍNH TRỊ LIỆU CỦA CHẤT E.P.L. LÀ LÀM ĐIỀU HÒA SỰ THÀNH LẬP CÁC CHẤT BÉO TRONG HUYẾT TƯƠNG, CÁC RỐI LOẠN CỦA SỰ ĐỒNG HUYẾT GÂY RA BỞI QUÁ NHIỀU CHẤT BÉO TRONG MÁU.

Chất E.P.L. trong thuốc ESSAVEN còn làm nở các mạch máu nhỏ tăng sự lưu thông của máu, do đó làm các vết TRĨ mau lành.

NHỜ CHẤT E.P.L. THUỐC ESSAVEN CÒN LÀM ĐIỀU HÒA SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TẾ BÀO VÀ TÚI MẮT KHIỂN SỰ BÀI TIẾT ĐƯỢC DỄ DÀNG KHÔNG BỊ TÁO BÓN.

Các bác sĩ ở Âu Châu đã đạt được kết quả mỹ mãn khi dùng thuốc ESSAVEN tại các bệnh viện để chữa trị.

THUỐC ESSAVEN LÀM GIẢM NGAY SỰ ĐAU ĐỚN, NGỨA NGÁY Ở HẬU MÓN DO BỆNH TRĨ GÂY RA.

Ngoài ra ESSAVEG còn chứa thêm 2 dược chất rất tốt khác là AESCIN và RUTIN

Các Bác sĩ ở Âu Châu đều công nhận thuốc

ESSAVEN

do viện bào chế NATTERMANN Đức Quốc chế tạo là một dược phẩm chữa bệnh TRĨ rất công hiệu

KẾ / BẢN / MÁU

nguyễn thuy long

CHƯƠNG II

— Đã thưa bà chủ tôi sẽ chích loại nào:
Mụ Tâm Thành trả lời liền :

— Thứ tốt.

Chị đàn bà lấy một ống thuốc thiêt bự, bằng đầu ngón chân cái đàn ông màu xanh đưa ra:

— Thưa má đây là một thứ thuốc mới rất hiếm hoi, thứ này chích một ống là người khỏe liền, thứ này tổng hợp nhiều thứ sinh tố, có chất thịt, chất cá, có cả chất tươi trái cây...

Mụ Tâm Thành ngâm ống thuốc:

— Thật vậy sao?

— Đã thuốc chính cống của Mỹ mà má, con đâu dám nói sai với má, chích xong mũi thuốc này là thấy phản ứng ngay lập tức.

Mụ Tâm Thành lại hỏi :

— Tui chích có được không?

— Đã được chờ sao không ai chích cũng được hết.

— Nhưng có nguy hiểm không?

— Đã chắc chắn là không rồi.

Chị đàn bà sửa soạn kim chích, Nhiên hết hồn



khi nhìn thấy cái ống chích to tòm, nàng khều mụ Tâm Thành :

— Má ơi, con thấy người khỏe rồi, con không cần chích đâu.

Mụ Tâm Thành chu mõ ra :

— Con gái cưng đừng có nhõng nhẽo, con phải chích, con chích người mới khỏe được.

Nhiên chỉ cái ống chích :

— Cái kim to quá, con sợ, đau thấy mồ.

Cô y tá vội lắc đầu :

— Không sao đâu, tôi chích quen ở đây mà, tôi chích êm có tiếng, lát nữa, tôi phải xuống dưới nhà chích cho các cô úy, Thứ thuốc này chích ven, không phải chích móng.

Mụ Tâm Thành cũng hết lời dỗ dành Nhiên, lời nói của mụ dịu dàng ngọt ngào khiến ai nghe cũng phải xiêu lòng mụ lại tình nguyện chích trước đê Nhiên thấy. Mụ day day miếng bông gòn trên tay :

— Đó con thấy không, có đau đớn gì đâu, mỗi ngày mà chích một ống và con cũng phải chích một ống.

Nhiên đành để cho chị ý là chích nàng, quả thật nàng cũng chẳng thấy đau đớn bao nhiêu, nàng

Vụ Rashomon

Văn nghệ

(Tiếp theo trang 23)

thẳng thắn từ khaciec lúc đầu, một khi đã lỡ cam kết với nhau rồi, thì rán giữ cho đến cùng.

Còn cái sai của Thanh Tâm Tuyền chỉ nhìn sự việc theo quan điểm của mình, cứng ngắc về lý, nặng nề quan, không bao dung được người khác.

Tôi nghĩ, anh VH Chương đã sai rồi, sai đây có nghĩa là không giữ đúng cam kết đã chơi luật giang hồ với nhau, thi Thanh Tâm Tuyền nên gửi một tâm thư cho VH Chương, để anh xét lại và tự trùng phai lối. Đó là chúng ta đối với nhau bằng một tấm lòng.

Đằng này các anh ấy đã sống thiên về lý mà quên tình, quên rằng mình đã là nghệ sĩ xưa nay đã nặng nề với nhau về tình cảm. Có thể nói chúng ta sai cũng ở đó, mà khác người cũng ở chỗ đó.

— Anh thấy lời của anh TT Tuyền nói về VH Chương và Trần Dạ Từ thế nào?

— Anh TT Tuyền dùng chữ hơi mạnh quá. Riêng trường hợp Trần Dạ Từ, tôi nghĩ chắc anh TT Tuyền muốn nói rằng TD Từ đã biết vụ Vũ Hoàng Chương phủ nhận lời cam kết với 5 người, rồi tự mình lập biên bản khác và một cuộc họp khác chỉ có 3 chủ kỷ để phát giải cho mình, mà không từ chối là thiếu kiêu hãnh. Kiêu hãnh là cá tính của TT Tuyền rồi anh ấy muốn ai cũng theo linh. Tôi kẽ anh nghe một câu chuyện xảy ra ở saigon Tuyền Tuyền giữa tôi, Cao Tiêu và TT Tuyền trong một bữa tiệc vui, sau đó vì bản tính cao ngạo mà TT Tuyền xin đổi lên Đà Lạt.

(Bìa số 1 TT Tuyền kẽ lại câu chuyện một bữa họp mặt uống rượu tại Phòng Sáng Tác Cục Tâm Lý Chiến. Trong lúc nói chuyện và làm thơ vì hiếu hám Cao Tiêu (Đại Tá) và Hà Thượng Nhân (Trung Tá) nêu Thành Tâm Tuyền (Đại Úy) đã xin đổi lên Đà Lạt, bỏ nhiệm sở tốt ở Saigon) Hà Thượng Nhân kể luận:

«Bỏ một chỗ tốt để di về Đà Lạt, chỉ vì một lời nói trong cơn say ở một tiệc rượu. Như vậy anh có thấy con người của anh Thành Tâm Tuyền luôn luôn tự trọng, không chịu luộn cúi, rất kiêu hãnh. Tôi không phải là bạn thân của TT Tuyền, nhưng vẫn mến vì anh ấy là con người có kiến thức và luôn luôn xử sự đúng đắn. Tuy rằng quan điểm về thơ tôi và anh ấy khác nhau. Tôi còn nhớ trong tạp chí Tiếng bat Tư Do của tôi tặng anh TT Tuyền tôi ghi: «Tặng một người bạn thơ tôi rất mến nhưng thơ tôi không chịu được...» Đại khái thế.

— Anh nghĩ thế nào mà anh không chịu đi họp sau ở Phủ QVK do ông Chương triệu tập.

— Hôm ấy tôi bận chủ tọa buổi họp về Cây Mùa Xuân Chiếu Sĩ tại đây, làm sao bỏ họp mà đi được nhất là tôi lại là chủ tọa.

— Tại sao anh nói vắng với ông Chương trong điện thoại, rồi anh không ký vào biên bản do anh Chương lập.

— Tôi nói vắng vắng để tôi xem. Sau đó tôi không ký vì biên bản ấy không do thư ký của Hội đồng lập ra đúng như ban tổ chức đã qui định. Và như tôi đã nói khi nãy, thơ của Kiệt và Từ đều xứng đáng được lãnh giải, vì suýt soát nhau. Nhưng một khi đã vi tình cảm thi cho Kiệt, nếu nói vi số phiếu bỏ thử chơi mà cho Từ, đối với tôi cũng không trả ngại gì cả. Nhưng phải thẳng thắn tranh luận với nhau từ lúc đầu. Một khi đã thỏa thuận, đặt bút ký kết rồi là phải xé sự đúng luật giang hồ. Đằng này anh Chương chẳng những đã phản nhau sự cam kết giữa 5 người để lập là phiếu khác, là nội điều đáng trách. Sau đó nếu anh ấy cho rằng vì tình cảm mà mình đã bức đồng thế thi hôm 22 giờ đó, TT Tuyền đích thân đến nhà mời anh Chương họp lần nữa cho đủ 4 người để bỏ phiếu lại, tại sao anh Chương không chịu?

Tôi buồn nhất là vào ngày sau khi Hội đồng 5 người cùng ký biên bản trao giải cho TT Kiệt rồi, anh Chương lại điện thoại cho tôi bảo ngày mai họp để ký biên bản. Tôi ngạc nhiên hỏi còn biên bản hôm qua đâu. Anh Chương bảo làm gì có biên bản, đó là các anh làm áp lực tôi. Thủ thực, lúc bấy giờ tôi sững sờ, tôi không ngờ anh Chương lại có tuệ nói với tôi như vậy. Tôi cho đây là một sự sắp xếp, một cơ mưu. Từ lâu và cho đến lúc này ngồi nói chuyện với anh (người phỏng vấn) tôi vẫn coi anh Chương là đàn anh. Đây cũng là một lý do tôi không đến ký vào biên bản do anh Chương lập.

— Trong bài của anh T.T. Tuyền nói ông Chương hỏi hả triệu tập ngay cuộc họp vào ngày 19-1 nhưng ông Chương thi báu ngày 19-1 triệu tập ngày 20-1 họp. Anh nhớ lại xem ai sai ai đúng?

Anh Hà thượng Nhân nhớ Phan Lạc Phúc lại biên báo ngày họp đó là 20-1-71.

— Có một vài bạn thân của Trần Dạ Từ cho tôi biết trước đây anh TT Tuyền còn phụ trách mục phê bình sách ở Tiền Tuyến, vì một bài báo của Hồ Trường An đã kích Nhã Ca, do thi sĩ Tô Thúy Yên đưa anh TT Tuyền đăng, song song với 1 truyện dài của Nhã Ca ở Tiền Tuyến rồi đổi bèn xích mích. Sau đó TT Tuyền không thích TDTU. Anh có biết việc ấy xin cho nghe rõ hơn?

— Anh muốn biết rõ thì xin hỏi anh Phan Lạc Phúc, tôi thi chịu.

Tôi quay ra hỏi anh Lô-Răng. Anh kẽ đại khái:

— Tôi đọc thời báo Nhã Ca viết một chuyện dài cho Tiền Tuyến, tôi phải dùng tiếng mới, vì thu thực với anh, tiền thu lao của bao của chúng tôi trả ít lắm. Nhã Ca vui vẻ nhận lời, chị viết Mưa Trên Cây Sâm Đông, rồi chị tiếp tục truyện dài khác, là Đoàn Nữ Bình Mùa Thu. Bấy giờ chúng tôi mở thêm một số độc sánh, tôi và anh TT Tuyền trong nom. Rồi xảy ra vụ bài báo của Hồ Trường-An, anh Trần Dạ Từ tỏ ý không bằng lòng vì cho rằng đang có một

truyện dài của Nhã Ca đăng ở đây mà đăng một bài đó kích như vậy, coi không đẹp.

Tôi có hỏi tại TT Tuyền, anh ấy vẫn vô tình, chung đọc kỹ lại bài báo ấy mới thấy có đà kích, chử đọc sơ qua thì không thấy, sau đó tôi có viết thư xin lỗi chị Nhã Ca, và chị vẫn tiếp tục viết thêm một truyện dài nữa cho TT Tuyền. Tôi không thấy anh Thành Tâm Tuyền tỏ ý ghét anh Trần Dạ Từ trong vụ này, ngược lại, em Nhã Ca vẫn vui vẻ viết cho chúng tôi một chuyện dài nữa sau khi xảy ra chuyện ấy.

Theo chỗ tôi biết, anh TT Tuyền rất ghét những chuyện rắc rối và rủm beng trước dư luận. Chuyện hai bao đảng ở Khởi Hành là một việc bất đắc dĩ, nếu muốn rủm beng, anh ấy đã cho đăng ở một nhật báo có thể nói là có nhiều độc giả. Sau khi từ chối tờ nhật báo, TT Tuyền định cho đăng ở tạp chí VĂN với mục đích là để thúc tinh anh Vũ Hoàng Chương, cho anh ấy chịu trách nhiệm với lương tâm, thời. Nhưng TT Tuyền cũng ngại là độc giả VĂN cũng rất đông, thời, chọn Khởi Hành vậy, vì tờ này chỉ thu hẹp trong giới văn thi sĩ.

Cũng như anh Hà thượng Nhân vừa nói, tôi xin xác nhận với anh là anh TT Tuyền tính rất thẳng thắn, nhiều tự trọng đến độ có thể gọi là cao ngạo như một vài anh em khác đã nghĩ.

Nhin đồng hồ tay thấy đã ba giờ chiều, tôi hỏi anh Hà thượng Nhân câu chót: anh nghĩ thế nào về việc làm của Hội đồng chấm giải tiêu ban Thơ nói chung, và hành động của mỗi người? Và cảm tưởng của anh đối với việc Trần Dạ Từ đã lãnh giải?

— Tập thơ Thủy Lầm Thơ Yêu Em rất xứng đáng lanh giái nhất về Thơ năm 71, nhưng kết quả không trung thực với sự cam kết của 5 người trong ban chấm giải hôm đầu tiên (ngày 18.1). Tôi nghĩ đáng trách chung Hội đồng, chuyện không đáng gì mà các anh làm um sùm. Tôi có cảm tưởng này nếu anh muốn ghi thì cứ viết: Anh em văn nghệ sĩ mới được người ta trao cho một chút quyền mà đã lộn xộn, làm lùm xùm như vậy. Nếu chẳng may quyền hành lọt vào tay anh em văn nghệ sĩ, thì đất nước chúng ta sẽ ra sao? Thế mà chúng ta hằng ngày cứ đòi Chân, Thiện, Mỹ mà vẫn lì hiềm nhau, không lấy tình thương bao la mà chịu đựng nhau, thì đúng trách chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ đã từng sát phạt nhau vì chính kiến.

LÊ PHƯƠNG CHI

Về bài phỏng vấn của Vũ Hoàng Chương

Vì sự thiếu sót của người phỏng vấn, xin ghi lại cho đúng ý thi sĩ VHC.

1- Ông, Vũ Hoàng Chương là người Đề Nghị Phát 2 Giải Khuyển Khích cho T. D. Từ và TT Kiệt chứ không phải ô. Nguyễn Sa.

2- Hội đồng Giám Khảo chỉ bỏ phiếu có 2 vòng chứ không phải 3 vòng.

3- Ông, VH Chương nói tôi không bỏ phiếu cho Từ vì Từ đã nói tiếng rồi, chứ không phải vì Từ đã trúng giải rồi.

LPC

HẬU TƯỚNG LÃNH VN

Đời, số 127 với chủ đề TƯỚNG LÃNH VN, là một số tràn đầy bài vở. Tất nhiên là bài vở về các vị tướng lãnh VN, song, có lẽ vì số tướng lãnh VN quá đông nên cả một số bài Đời cũng không thể nói hết được đề tài.

Đúng ra, Đời số đặc biệt về TƯỚNG LÃNH VN còn có nhiều thiếu sót. Trước hết, ban biên tập đã để sót mất một vị tướng lớn, quan trọng nhất nhì trong quân đội và chế độ của ta hiện nay: Đại Tướng Trần thiện Khiêm.

Sự thiếu sót ấy có thể được hưởng trường hợp giàn khinh. Vì Đại Tướng Trần thiện Khiêm là người ít nói, ít tuyên bố ồn ào nhất. Ông nổi tiếng nhất vì đặc tính ít nói, trầm tĩnh trước mọi áp lực, mọi bặt nản của ông. Nhưng ông cũng là người quân nhân sống

trong quân ngũ lâu năm nhất, là vị Tướng lãnh kỳ cựu nhất hẵn còn gánh vác trọng trách quốc gia — Tên tuổi ông được nhắc đến từ năm 1961 khi nhóm sĩ quan Vương Văn Đồng — Nguyễn Cảnh Thi Dao chính hụt chênh phu Diệm — sau cách mạng 1963, ông trở thành Tướng và thay thế Tướng Tôn Thất Định ở chức vụ Tư lệnh QĐ 3 và quân khu 3. Thời ấy ông và Đại Tướng D. Văn Minh hợp cùng Đại tướng Ng. Khánh làm thành một «tao đầu chẽ». Sau đó, vì những âm mưu khuynh đảo của Tướng Khánh, ông đã phải tạm rời nước để sang làm Đại sứ ở Trung Hoa QG tại Đại Bắc.

Đ.T Khiêm sống ở Đại Bắc suốt thời gian TT Nguyễn Cao Kỳ cầm quyền ở VN. Mãi khi Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống và thành lập chính phủ ĐT Khiêm mới về nước và thoát đầu, ông nổi tiếng nhất vì đặc tính ít nói, trầm tĩnh trước mọi áp lực, mọi bặt nản của ông. Nhưng ông cũng là người quân nhân sống

Người viết báo Đời ghi chép vụ của T.T Nguyễn Bảo Trí hiện nay là Đại sứ. Tuy sai nhưng biết đầu đó lại chẳng phải là điều báo trước nền ngoại giao nước ta sắp có Đại sứ Nguyễn Bảo Trí?

Khuyết điểm thứ hai trong Đời

CẢM TẠ

Nhờ sự khéo léo, tận tâm của Bác sĩ LÊ VĂN HIẾN mà tôi có được cặp mắt và mũi rất hợp với khuôn mặt ngoài sự mong ước của tôi.

Tôi xin chân thành cảm tạ Bác sĩ LÊ VĂN HIẾN — Giám đốc kỹ thuật :

VIỆN GIẢI PHẪU THẨM MỸ B.S. NGÔ VĂN HIẾU

(101 Công Lý — SAIGON)

NGUYỄN THÙY TRANG
07/45 Trần Bình Trọng (Chợ Lớn)

XI-RÔ

PROMET

H
TRANG
I

KH SỐ 129 H/BYT/CCD



trị các chứng : MẮT NGỦ HO SUYÊN
PHONG NGỦA - NỘI MỀ ĐAY

GIẢI PHẪU THẨM MỸ VIỆN NHƯ HÀ

390 Phan thanh Giản - Saigon Đ.T. 99.87.

GIẢI PHẪU ĐỂ TÔ ĐIỂM SẮC ĐẸP.

GIẢI PHẪU ĐỂ CẢI TẠO TẬT BẤM SINH

— Quý khách muốn Trẻ lại 20 tuổi, xin mời đến căng da mặt.

— Quý khách muốn trở nên kiều diễm với đôi mắt bồ câu, mũi dọc dừa, cằm chẻ, má nhung đồng tiền, xin mời đến giải phẫu thẩm mỹ viện NHƯ HÀ.

— Đặc biệt và độc nhất Việt Nam, Giải phẫu thẩm mỹ viện NHƯ HÀ có sẵn:

— Nhiều khuôn mặt mẫu để lựa chọn.

— Chuyên viên thẩm mỹ phối hợp với Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ lựa chọn một sống mũi và đôi mắt phù hợp với khuôn mặt.

— Bác sĩ nội khoa thẩm mỹ phối hợp với bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ giúp quý khách có nét mặt đẹp kèm theo vẻ xinh tươi mơn mởn.

GIẢI PHẪU THẨM MỸ THUẦN TÚY

— Mắt 2 mí, mũi dọc dừa, cánh mũi gọn, cằm lẹm má nhung đồng tiền, cằm chẻ, môi trái tim, mắt bồ câu, căng da mặt, làm ngực lớn, nhỏ, bụng phệ v.v..

QUÝ VỊ SẼ HOÀN TOÀN HÀI LÒNG VÌ:

— Đây là nơi quy tụ nhiều bác sĩ bậc nhất Việt Nam và ngoại quốc, chuyên môn về thẩm mỹ và giải phẫu thẩm mỹ đủ mọi ngành để phục vụ tối đa cho sắc đẹp và sức khỏe quý vị.

— Với các tiện nghi tối tân đúng theo tiêu chuẩn y khoa.

— Với phòng tiện nghi có máy lạnh để quý vị ở xa nằm lại.

— Với sự niềm nở ưu ái và mọi công việc làm với nhiều công tâm của các chuyên viên và phụ tá.

— Sau khi giải phẫu xong, có xe đưa về nhà.

MỜ CỬA SUỐT TUẦN

Từ 8 giờ 30 sáng đến 20 giờ tối.

Cơ sở giáo dục lớn, tín nhiệm,
giúp các bạn thành công

TRUNG HỌC Trường dạy bằng lối : Hướng dẫn châm bài gửi đến tận nơi bạn cư ngụ ; Rất thích hợp với các bạn quân nhân, công tư chức, cửa đi làm vừa đi học. Đầy đủ các lớp bậc TRUNG HỌC. Phương pháp hàn thụ có tính cách cá nhân cho từng người, bạn nên ghi tên học ngay để sớm hoàn tất chương trình.

Cắt hay chép lại rồi điền vào phiếu này, gửi về :

Trường TÂN HÀM THỦ

23 Nguyễn văn Giai(gần Cầu Sắt—Đakao—Saigon)
Đ.T. 95.753

Thỉnh cầu Ban Giám Đốc Trường gửi ngay cho tôi (kin/không kin) :

Họ, tên

Địa chỉ

Tập thể lệ, mẫu đơn đề tài có thể ghi tên học lớp :

Tại số 53/18 đường Nguyễn Khắc Nhu
(Ngã tư Cố Bác — Nguyễn khắc Nhu)

Châm cứu toàn khoa

Sáng 9 giờ — 12 giờ
Chiều 3 giờ — 6 giờ

BỆNH CẤP CỨU TIẾP THƯỜNG TRỰC

Nhật Ngữ Tự Âm

Do 4 nữ giáo sư phụ trách,
có lớp đặc biệt, tuần 10 giờ trong 3 tháng
cho các SV chuẩn bị du học tại Nhật

GIÁ BIỂU QUANG CÁO TRÊN TUẦN BÁO ĐỜI

Vì giá giấy báo tăng, kể từ 1-1-1972, tuần báo Đời phải tăng giá biểu đăng quang cáo như sau :

— TRANG BÌA SAU : 20.000đ. mỗi kỳ
— TRANG TRONG : 15.000đ. —
— 1/2 TRANG TRONG : 8.000đ. —

Chúng tôi tin tưởng quý vị thân chủ thông cảm, và chúc quý vị thành công, thịnh vượng

Nói chuyện với Đầu Gối

(TIẾP THEO TRANG 5)

Nguyên nhân thảm kín bắt nguồn từ đêm 29/10/1971, Thượng Viện Mỹ đã bác toàn bộ chương trình ngoại viễn (2 tỷ 900 triệu đôla) với 41 phiếu thuận và 27 phiếu chống. Trong số tiền này, VNCH mất tới 549 triệu đôla. Tôi liền có bài ĐỘT BIỂN I như đã nhắc lại hồi trong bài hôm qua. Từ hết viện trợ đi tới chấm dứt chiến tranh quang đường đã không còn xa. Và hết chiến tranh, tự nhiên những hàng thầu như RMK tại VN phải giải tán. Ngoài một số nhân viên VN tự nhiên có một số nhân viên Mỹ.

Giải tán những hàng thầu cõi RMK là đưa một số người Mỹ về nước có nghĩa là tăng thêm đội quân thất nghiệp trong nước. Chấm dứt chiến tranh, quân lính Mỹ phải rút hết. Còn những người Mỹ dân sự VNCH còn cần họ để «xây cất» và «kiến thiết» thời bình nữa không?

Người biết chuyện sẽ trả lời: KHÔNG Bởi vì Quân lính Việt Nam có sáu 5 công ty lớn, CÓ SẴN VỐN LỚN, nhất là VIỆT NAM KỸ NGHỆ TẠO TÁC CÔNG TY (gọi tắt là công ty xây cất) có SẴN CHUYÊN VIÊN, đứng ra làm cái công việc của những hàng thầu RMK rất dễ dàng. Thêm vào đó, có VIỆT NAM VẬN TẢI CÔNG TY cũng của Quý Tiết Kiệm nêu việc xây cất và «kiến thiết» sẽ không cần người Mỹ dân sự.

Như vậy, ngày nào giải tán hai Công Ty quan trọng nói trên của Quý Tiết Kiệm Quân Nhân rồi, quyền lợi của người Mỹ dân sự ở đây vẫn còn dài dài...

Tôi không muốn nói nhiều nữa, trước ngày chiến tranh sắp kết liễu.



Hộp thư tòa soạn

Một mảnh bi hài

(TIẾP THEO TRANG 29)

Tòa báo Đầu đã nhận được thơ và bài của quý bạn:

Tướng Hòe (Ninh Hòa) Vũ Văn Hân (Saigon) Đô thị Khánh Hòa (Quảng Trị) Tr. V Hoàng Ưu Ủy (KBC 3568) Đặng Vĩnh Chánh (Qui Nhơn) Hồ Tà Dôn (Saigon) Nguyễn Trung Ngạn (Gia Định) Hữu Phúc (KBC 4513) Nguyễn Huy Khanh (Bình Dương) Hà Giang (Saigon) Tần Hoa (Đà Nẵng) Hà Nguyên Hưng (PTX) Cầm Văn, Võ Đức Biếc, Ngọc Yên, Thuần Linh Duy (Bản Mè Thuột) Nhật Đàm (Tam Kỳ) P/U Lê Hùng Anh (KBC 4074)

Bạn ĐẶNG VĨNH CHÁNH: Mong bạn cứ tiếp tục rồi rào thi hùng và chờ sáng tác mới;

Bạn NGUYỄN TRUNG NGAN: Đang muôn liên lạc với các thi hữu Phạm Phù Du và Nguyễn Thảo Nguyên. Xin gửi thư về địa chỉ 198/4 Lô E cư xá Trường Minh Giang, Gia Định

Bạn HỒ TÀ DÔN: Thơ bạn có nhiều hình ảnh và ngôn ngữ táo bạo. Xin tiếp tục hợp tác.

sinh tử phù

(TIẾP THEO TRANG 25)

— Không nên, các nhà tỳ phú của ta cũng giàu lòng từ thiện, nhưng không nên xúi họ hy sinh quá đáng, người ta có qui tiền bạc thì mới làm nên đòn tỳ phú, nay ép người ta bỏ tiền ra thì đau khổ cho họ quá. Bất nước ta đã đau khổ quá rồi, đừng làm cho thêm người khổ đau nữa.

Vì có ý tưởng chống đối đó mà dự án «Tỳ phú yểm trợ tiền tuyến» đã không thành hình được.



đương đầu với một trận tuyến khác mỗi mét hơn – đó là tinh thần nát bát cùng của xã hội và dân tộc đang phải hứng chịu trong tối tăm tasil nhục...

Đúng vậy anh Ngô thế Vinh Chiến trường của các anh không phải chỉ ở chốn biển cương簪 xôi mà đích thực chiến trường đó các anh phải là ở đây. Chính nếp sống hưng thịnh và bão của đầu dầu cơ chiến tranh nơi đây đã tiếp tục học đòi tiếp lửa cho con rắn Cộng sản. Những thanh niên 15, 16 tuổi từ Bắc ra Nam hàng hàng lớp lớp để «Sinh Bắc Tử Nam», là những con ngựa hổ bén mặt đất là để che khuất để chỉ còn thấy ló chiểu. Chính miền Nam tự do phải cứu họ. Mà làm sao chúng ta có được họ (và cứu chúng ta thì nên chúng ta không ý thức được tầm quan trọng của «Mặt Trận ở Saigon»)?

Vậy mà ở Long Xuyên và sau hay tin kẻ ý thức được mặt trận ở Saigon đó lại bị gọi đánh danh phái ra hầu tòa vì bài «Mặt Trận ở Saigon»!

Hawk Ngô thế Vinh, có mặt ở khắp chiến trường cao nguyên giời tuyển, đã cứu nguy cho thành Saigon ở mặt trận Cây Thị, Cây Quéo vào dịp Mậu Thân, ngày nay phải ra tòa vì tội... làm gian tinh thần quân đội! Khỏi hỏi đến thế là cũng! Viết sau được một mảnh bi kịch của đất nước thì tác giả được đích thân sống thêm một màn bi hài cao chính minh.



SỮA BỘT THỤY SĨ

MATERNA



Đầy đủ chất bồi dưỡng
dễ pha - mau tan - thơm
ngon - tinh khiết tốt nhất
sữa mẹ