

Wilson
DS 531
D642 +

ĐỒI

TƯƠNG LÃNH V.N.



ĐỒI

SỐ 127 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 13-4-72 ĐẾN 20-4-72

ĐẶC BIỆT: CÁC TƯỚNG LÃNH

- BỐN TƯỚNG BỐN QUÂN KHU: maiphuong
- TƯỚNG VÀ NGƯỜI: ngutửtr
- TƯỚNG LÃNH COI CHỈ TAY: vibuong chủ

CHÂN TRÍ:

- CHIẾN TRANH NAM BẮC VN THỰC SỰ KHAI DIỄN: lýđại nguyên
- NGÀY CHIẾN TRANH VIỆT PHÁP BÙNG NỔ: Hồ Chí Minh với KẾ HOẠCH NAVARRE

VĂN NGHỆ:

- GIẢI THƯỞNG THI CA 1971 DƯỚI MẶT 5 VỊ GIÁM KHẢO: lephuongchi
- AIHỘ LÀ NHỮNG CON NGƯỜI BẤT DIỆT: các cedaihodes
- PHIÊU: tèđè
- NGƯỜI KIA: truyện ngắn
- BỐI BA VÀ VÀ MÁY ĐIỀN TỬ: iwang tuân
- LUẬN VỀ TIỀU THUYẾT: doanquodesy
- KẾ BẢN MÃU: nguyễnthuylong
- NỘI LÖNG NGƯỜI PHƯƠNG BỘNG: vungtichbiền

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN:

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- THƠ ĐUDIO
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG THƠ
- ĐỜI MUÔN MẶT
- ĐỒ DUƠN TÌNH HOA
- THỜI SỰ THẾ GIỚI
- THỜI SỰ TRONG NƯỚC
- ĐIỆN ẢNH
- NHIẾP ẢNH
- S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm:
Bà TRẦN THỊ ANH MINH

Chủ trương biên tập

CHU TÙ?

Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh S.G.
Đ.T. 22.323
(Phát hành mỗi sáng thứ năm)

Từ Quảng Trị tới Sài Gòn

Tình hình chiến trường miền Trị Thiên chiếm gần hết mặt trang nhất đăng tin tức của các nhật báo — và chiếm gần hết sự quan tâm, lo lắng của chúng ta trong tuần qua.

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cho rằng đây là trận đánh quyết định của cuộc chiến. Vì trận đánh không phải chỉ quyết định số phận các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, mà có quyết định liệu miền Nam Việt Nam có bảo toàn được nguyên vẹn chế độ hiện tại hay phải tiến tới một hình thức liên hiệp — với những hậu quả chính trị của sự liên hiệp.

Dù không phải là những nhà quân sự, chú trọng và đề cao yếu tố quân sự trong cuộc chiến hiện tại, chúng ta cũng phải đồng ý rằng trận chiến đang xảy ra sẽ quyết định vận mệnh không phải của ông Thiệu, ông Khiêm, ông Lãm... hay cuộc bầu cử của ông Nixon, mà cunct quyết định luôn tương lai miền Nam chúng ta sẽ sống theo một thề chế như thế nào với đời sống kinh tế ra sao.

Trận đánh ở Trị Thiên làm nỗi bật yếu tố quân sự.

Và làm nỗi bật vai trò của những nhà lãnh đạo quân sự, những tướng lãnh. Khi ông Thiệu lên đài truyền hình bá cáo với dân chúng về chiến cuộc, dù ông mặc áo vét, thất cà vạt, trông ông người ta vẫn nhớ đó là một tướng lãnh, và đang nói chuyện chiến tranh.

Không cứ ở nước Việt Nam đang có chiến tranh với một triệu thanh niên trong quân ngũ và 100 ông tướng này mà vai trò các tướng lãnh mới nỗi bật. Vai trò của giới tướng lãnh nỗi bật ở tất cả các nước chậm tiến khác. Phác Chánh Hy ở Đại Hàn. Tướng Suharto ở Indonesia. Tướng Numeiry ở Soudan, Phi Châu, Tướng Amin ở Uganda, cũng Phi Châu. Tướng Velasco Alvarado ở Perou, Nam Mỹ. Tướng Garustuzu Medici ở Brazil, Nam Mỹ. Tướng Hassan Al Bakr ở Iraq, Trung Đông. Tướng Hafez al Assad ở Syria, Trung Đông...

Cũng như ở Việt Nam hiện nay, các ông tướng không phải chỉ cầm quân. Có sức mạnh trong tay là có quyền lực, và muôn có đủ các quyền lực khác.

Vì vậy cả guồng máy lãnh đạo quốc gia, trở nên môi trường hoạt động của các tướng lãnh. Ba ứng cử viên ghi danh trong cuộc bầu cử năm ngoái ở nước ta đều là các tướng. Trong quốc hội 2 viện đều có mặt các ông tướng. Các ông tướng còn muôn mở ngân hàng, lập công ty chuyên chở, công ty sản xuất thực phẩm, v.v.. Các tướng cũng từng nắm giữ Bộ Văn hóa giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Thanh niên, làm đại sứ v.v...

Sự có mặt của các ông tướng trong các lãnh vực từ mặt trận Quảng Trị tới Dinh Độc Lập ở Sài Gòn gợi cho ta câu hỏi: Liệu các tướng lãnh Việt Nam có đóng được vai trò mà lịch sử đặt vào tay họ hay không?

Câu hỏi đó được đặt ra với rất nhiều lo ngại. Vì quân đội chỉ huấn luyện những người chỉ huy mặt trận, chứ không cốt huấn luyện những người lãnh đạo quốc gia.

Chính những tướng lãnh phải tự đặt vấn đề cho chính họ để gánh trách nhiệm với lịch sử.



nói chuyện với đầu Gõ

KHA TRẦN ÁC

Xà láng

Xuất hiện trước tivi, để trình bày với đồng bào về những diễn biến mới của chính cuộc, TT đã nói : « Chúng nó đánh xà láng, ta cũng xà láng ».

Không ai có thể trách TT của chúng ta là hiểu chiến khi đưa ra điều xà láng vì chính Cộng Sản xâm lăng một cách trắng trợn xua quân qua Bến Hải đồi đánh xà láng chúng ta, bắt buộc chúng ta cũng xà láng lại. Cũng không ai trách Tổng thống đã xài ngôn ngữ xi phê để diễn tả cuộc chiến này vì trên thực tế cuộc chiến này chính là cảnh bắc không hơn không kém.

Nhưng Đầu Gõ không khỏi buồn lòng khi thấy Tổng thống xài ngôn ngữ xi phê, và tự hỏi : « Đánh xà láng để đi tới đâu hay chỉ để đi tới một sự thỏa hiệp đã được các tay đồ đẽ quoc tế an bài từ khuya rồi, thi xà láng làm gì cho dân thêm tội, cho đất nước thêm điều linh ? »

Nhưng cay ác vốn là căn bệnh của những người làm chính trị, Họ không chơi xà láng thì ngứa ngáy không chịu nổi. Những nhà lãnh đạo Bắc Việt chẳng hạn khi họ lùa quân đánh xà láng họ có mất mát gì đâu. Chỉ có thằng dân ngu cùi đèn là lãnh đủ.

ĐÓN ĐỌC :

● Đời số 128 : Chiến trường nỗi sóng

(bản tường trình đầy đủ và cập thời về tình hình các mặt trận bốn quân khu)

● Đời số 129 : Người lính Việt Nam

Đón chờ sự đóng góp của các chiến sĩ và văn hưu để trình bày những nỗi vui, buồn, sướng, khổ, vinh và nhục của người lính Việt Nam

94, 36 phần trăm nên mới thoát khỏi nanh vuốt của phù dung tên nữ, vì nếu... dính... vào nó chưa chắc đã đỡ buồn như ông Đầu Gõ tin tưởng đâu.

Gà Mờ tôi trước đây thường ngày rất buồn — Và hiện vẫn đang tiếp tục buồn — nên đã được một ông bạn «cốt tiên» dẫn đi giải buồn bằng cách lâu lâu tổ chức một cuộc bắn.., khỉ!

Quả tình lúc đầu... lâu lâu làm một phát»..thời cũng thấy tạm đỡ buồn thực. Chẳng thế mà một lần sau khi đi thực tập bán súng Ba ZoKa Gà Mờ tôi đã rất lấy làm thống khoái, múa búa nguyên tử làm một bài hát nói để ca tụng hết lời một bức tranh thùy mạc, Phi yến thu lâm như sau :

«Phi yến thu lâm (Phiện thư lâm)

Trăm năm trong cõi người ta
Nếu không biết hút thật là vớ duyên.

Hút vào cùi cũng thành tiên
Ưu tư rũ sạch thảm phiền lâm

Tiền đan lì thần được !
Công trình kia Biển Thủ Đức hay

Hoa Đà Khen cho ai đã khéo tìm ra
Cứu nhân thế khỏi sa ròng

Nào bác buồn con, nào anh già
vợ, nào cụ sầu đời, nào thằng obé

Hãy nhào vò «làm vía» sẽ vui

Phi hành gia phóng hỏa tiễn
xuyên máy

Chỉ một phát vào ngay, qui dao
Mắt sáng lèn, tai thính ra, tâm

hồn tỉnh táo
Nằm lơ mơ đầu lão khơi khơi

Hút vào thù lâm ai ơi là

Bố buồn lắm ông Kha Trần

Ác g !
Nhưng tiếc thay hiệu năng
của cái món «tiền dược» ấy chỉ có
thể giải buồn độ mấy tiếng đồng
nhưng sự buồn hàng ngày lại chiếm
đạt hết một khoảng thời gian 94,
36 phần trăm cho nên :

Sau đó tối mận lán la,
Trước cửa hút ít sau ra hút
chiều.

Vì buồn nbiều thì phải «dấn thân»
đi giải buồn — cho đỡ buồn ! —
ein phải hút nhiều nhiều ! Hút
niêu thì phải... nghiệm ! Tự
nhieu.

Và kết quả một thời gian sau
tôi cũng lại múa bút nguyên lứ
họa lại bài hát nói trên kia để đổi
lý để tài là. Phi Yến Khô Lám,
miêu là một bức tranh thu chét,
con yên liệng giữa rừng cây khô
xà mài ông hát thử cho... đỡ buồn.

Đó là buồn buồn vẫn theo ta
Vường vòng thuốc xai, thật là hết
du, ên.

Bây giờ hóa cú (hết tiền !)
Vợ con buồn khổ, bạn bè lánh xa.
Ghé thay độc được.
Thân hình ma cát bước la đà
Thiếu một chút hồn hồn thở không

ra
Con vật vã bỗng sa vòng quẩn trí
Nào dại dầm con nào hám thụi vợ
Nào chửi vung đời ngáp trán vẫn

bí
Nếu được «thầu» một ty sê tươi
ngay

Còn nói chi chuyện về gió đi
mây

Lúc tung quẩn đám thành tên
chich đạo

Mặt bùng mồi chi mồi khô đít
táo

Như con thuyền gấp bão lúc ra
khơi

Ghiền rồi khô lâm ông ơi ! (1)
Nó không có «đỡ buồn» như ông

ngồi đâu ông đừng tưởng bở nhé.

GÀ MỜ

Saigon 24-3-72

ĐẦU GÕ TRẢ LỜI BẠN GÀ MỜ :

Đầu Gõ không nói phét và không
nói dối. Đầu Gõ đã tìm đủ cách để
ghiền mà không ghiền nổi. Đầu Gõ
quen 1 số bạn ghiền đã đưa Đầu

(1) Hai bài ca trù rút trong tập
hội ký «Tôi cai thuốc phiện... mới
viết chưa đăng.

Gõ đi hít tố phe nhiều lần nhưng
kết cục chỉ làm Đầu Gõ sợ thuốc
phiện vì mỗi lần hút là mỗi lần
nôn qe, ngứa ngáy, mất ngủ, chịu
hết nỗi và buồn thèm rất nhiều.

Lúc này Đầu Gõ đang sửa soạn
đi Quảng Trị, Ben Hải coi đồng
bào ruột thịt 2 miền Nam Bắc ăn
tươi nuốt sống nhau ra sao,

biết đâu trước sự chất chóc đau
khổ của đồng bào mà Đầu Gõ chẳng tim
thấy sự vui sống, hoặc ít nhất cũng
đỡ buồn một phần nào. Thú thực với
bạn đọc, sống trong khong khí

nhiệm đặc của Sài Gòn hiện tại, Đầu
Gõ hết chịu đựng nỗi rồi. Còn một
cái thứ duy nhất là viết lách thi
tay Đầu Gõ đã bị run tới mức độ

viết không nổi phải đọc cho người
khác viết dùm. Viết mà không tự
viết nổi phải đọc cho người khác
viết, có khác gì mất tiền đi chơi
đi, không chơi nổi phải nhờ người
khác chơi dùm !

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm phát học bồng của
báo Đời là một kinh nghiệm hơi
buồn cần kẽ với bạn đọc cho đỡ
buồn : Năm ngoái báo Đời tổ chức
cấp học bồng cho 50, 70 học sinh
bằng cách, ngoài số học bồng do
báo Đời cấp phát, đi xin được 1
số học bồng do các vị Mạnh thường
quân hưởng ứng. Có vài chục vị
Mạnh thường quân đã sot sắng
đáp lời kêu gọi của báo
Đời bằng cách nhận cấp
học bồng cả một niêm khóa cho
các em nghèo. Nhưng 1 số các vị
Mạnh thường quân đưa tiền học
bồng được 1,2 tháng đầu thì hết
hứng, hoặc hết tiền, cho Đời biết
không thể tiếp tục cấp phát được
nữa, hoặc có vị không tuyên bố

chấm dứt nhưng nỗi khi nhân viên
phụ trách học bồng đến lãnh tiền
thì được trả lời là chưa có sẵn.
Chưa có sẵn tới 5,10 lượt khiến
nhân viên phụ trách phát chán hết
can đảm đi đòi. Mà báo
Đời thi đã chót tuyên bố
cấp học bồng cho em. Lúc này, em nó chả nhẽ lại thất hứa.
Thế là đành ngửa cổ ra bù vào
số tiền thất thu. Nhưng lúc này
báo Đời cũng đói lảm, có muốn bù
cũng không bù nổi có nhẽ đành
tuyên bố vỡ nợ và các em sẽ chỉ
được lĩnh 9 tháng học bồng thay
vì 12 tháng.

Kinh nghiệm cấp phát học bồng
của báo Đời là một kinh nghiệm nhỏ,
nhưng nhiều ý nghĩa. Bất cứ
công việc gì của người VN, cũng
chỉ là mờ lừa rơm, bùng lên một
lúc rồi tắt ngóm !

Tướng

Số này là số đặc biệt về các
tướng. Đầu Gõ tránh không muốn
viết về các tướng vì sợ báo bị
tịch thu. Ấu là viết về các bà tướng.
Một người bạn cho Đầu Gõ biết
tuần lễ vừa qua đã gặp bà
Kỳ đi cùng với hai bà Tướng khác
tới nhà thầy bói Kim để
bói xem bao giờ thì ngời
sao của đức lang quân chói sáng
trở lại. Đầu Gõ không phải thầy
bói mờ, thấy rằng hầu hết các vị
Tướng lanh Việt Nam đều có
số nhờ vợ, số của tướng bà ra
sao thì số của Tướng ông cũng rứa.
Tướng Thiệu chẳng hạn, sở dĩ lâu
bền trên ngôi cửu ngũ là do số
của bà Thiệu. Còn ông Kỳ sở dĩ
long đong, là do số của bà vợ
có tướng sát phu.

Chia buồn

Chúng tôi đau đớn nghe tin :

Cụ PHAN HUY CHIÊM

Dịch giả của nhiều tác phẩm giá trị và cộng tác viên thường xuyên của
Tuần báo Đời đã lâp thể ngày 7-4-1972.

Xin thành thật chia buồn cùng các nhà văn Phan Lê Thành, Phan
Huy Đạt và Lang Quyền. Cầu chúc hương hồn cụ tiêu diệu miên lạc cánh

Chu Tử

Đỗ QUÝ TOẢN — Đỗ NGỌC YẾN
và toàn thể tòa soạn báo Đời



Bốn Tướng bốn Quân Khu

MAI PHƯƠNG (phóng viên chiến trường)

Người nắm sinh mạng thủ đô Saigon :
Tướng NGUYỄN VĂN MINH

Ở ngay Saigon, trung tâm của mọi đòn tấn công phá, Tư lệnh Biệt khu Thủ đô tự xoa nhòa như một cái vết mờ trên sân khấu chính trị quân sự quốc gia. Tuy nhiên, có lẽ ông là tướng lãnh VN có gánh nặng quân sự lớn lao và phức tạp nhất.

Coi cả quân khu 3 hơn mươi tỉnh quanh Saigon, với tư cách Tư lệnh Quân khu 3 kiêm Quân Đoàn 3, ông lại kiêm thêm cái Biệt Khu Thủ Đô đầu não của toàn quốc qua tư cách Tổng Trấn Saigon, Gia Định. Chưa hết. Cả một mặt trận ngoại biên ở Đông bộ Kampuchea cũng đã vào vùng trách nhiệm của ông. Nhất là từ nửa năm nay, khi chiến dịch Tchenla II của ông Lon Nol gặp khó khăn như độ KPC bị quân BV phong tỏa thì thỉnh thoảng cứ nghe tin quân VNCH sắp đi cứu Nam Vang. Việc này nếu xảy ra thật, thì quân khu 3 lại iêng hết.

Vì trách nhiệm bao la như vậy, thường thường trước đây ông Minh có sự tăng phái của lực lượng Tống trù bị là một vài lữ đoàn Dù. Lại thêm thiết kỵ của Tổng tham Mưu. Mỗi lần hành quân chung như vậy, cách xử sự của Tư lệnh quân khu 3 rất tinh vi. Trong mọi bản tin cùng như tiếp xúc báo chí ngoại quốc và VN, thành tích quân hạm tăng phái được đề cao trước tiên. Đặc biệt là trong cuộc hành quân ngoại biên cuối năm 71 dọc đường số 7 từ

Krek lên Chup phá vỡ hậu cần Đầm Be và một phần đồn điền Chup.

Kế vị tướng Trí được coi là có tài đánh man, đánh dạn, tướng Minh mang lại cái dáng dấp chiến lược cho các hành động quân sự ven biển và ngoại biển.

Vào giai đoạn mà BV tung vào phía Nam cả chục sư đoàn, cố gác áp lực từ giới tuyến qua Tam Biên vào Nam, quân VN rải đều khắp nơi đổi phò thì việc phát triển lưu động tính cao độ cho các đơn vị cơ hưu có giá trị rất lớn.

— Tại sao QĐ 3 rút quân về nội biển cách đợt ngọt hồi Noel 71?

— Vì địch chuyển quân tăng cường qua Mỏ Vụ định đánh ngang sườn quân ta ở ranh Tây Ninh.

— Tại sao QĐ-3 đánh sang Kompong Trach đầu tháng 3-72 này?

— Vì quân địch chặn chân ở ranh, nên quân ta lại tiến đánh họ.

Tướng Minh ở QK3 thực hiện chiến thuật đòn một cách quy mô và hiệu lực đến độ trở thành một chiến lược cho các mặt trận từ Mỏ Vụ, qua đường số 7, tới Lưỡi Câu, hướng về khu vực đồi khai thác, khí giới, quân nhu tích trữ của BV đòn nuối cả 4 Sư Đoàn 1, 5, 7 và 9, đổi tượng của QK 3.

Đặt bắn doanh ở Biên Hòa, Tướng Minh di hành thường xuyên lên Tây Ninh, qua Bình Long

về Long Khánh nơi có bắn doanh các đại đơn vị của quân khu.

Xuất thân trường Dalat rồi đi qua binh chủng Sét Dù, có dáng người tầm thước, giọng nói nhỏ, nồng, đôi mắt tinh nhạy và nét mặt không biến đổi, Tư lệnh Quân Khu 3 có dáng dấp một mẫu tướng lãnh hùng hổ, suy tư luôn luôn băn khoăn về chiến thuật mà vẫn tự tin vào các nhận xét của mình.

Nhát Tháng, nhì Chính, tam Thanh...

tứ : TRƯỞNG

Tư được xếp hạng tư theo bản thống kê các ông «Tướng Sach» — vì lúc đó danh tiếng ông Trưởng còn giới hạn ở miền địa đầu thôi — thật ra, Tướng Trưởng là người giữ nhiều kỷ lục trong Quận Đội.

Đây là loại kỷ lục gia mà đến các lỗ tai đa nghi nhất trong dư luận rất đa nghi của miền Nam cũng chỉ có thể lắc đầu mà đa nghi một cách rất rõ là «giữ vững lập trường cẩn bản» mà thôi.

Đầu tiên, Tướng Trưởng phá kỷ lục về đặc cách thăng cấp tại Mặt Trận. Suốt từ năm 1965 đến nay, do đó, kỷ lục kế tiếp là tốc độ thăng cấp. Đó nói thăng cấp tại Mặt Trận tức là phải «đặc cách» cho nên điều kiện thâm niên chức vụ không còn bị ràng buộc nữa.

Đường như trong 4 hay 5 năm, Trung úy nhảy dù N.Q, Trưởng vọt lên cấp 3 hoa bạc vùn vụt và chiếc sao đầu được móc vào trước ngực Mậu Thân.

Tất nhiên ông cũng có lùi hổ. Hổ to nhất là câu tuyên bố với báo chí sau ngày lấy lại trọn vẹn Huế Mậu Thân bị Cộng quân về năm cả tháng giải hại chục ngàn người gây ra cuộc giao tranh giằng co làm hư hại nhiều nhà cửa nhất là đền đài thang tịch cổ đó. Ông nói «chúng tôi biết trước kế hoạch địch và đã bố trí dụ chúng vào để tiện thể tiêu diệt chúng! Thật là động trời, một câu xác định ngắn gọn như vậy trước một dư luận nhạy cảm sau kỷ niệm hãi hùng ở Huế nhất là cũng song song lúc đó, ông số 2 ở vùng này tức Trung Tá Thị Trưởng Khoa vừa nỗi danh «vua leo trèn nhà» vì đã tạo kỷ công núp trên pháo Tòa Thị Chính an toàn một thời gian Huế bị địch chiếm.

Tuy nhiên phải công nhận rằng với thời gian, nói đúng câu nói của ông tư lệnh sư đoàn 1 lúc đó được hiểu rõ hơn. Nhất là sau khi kiểm điểm về quân sự, các giới hẫu như đồng ý rằng quả tình Mậu Thân là 1 đòn nặng nề «quân sự» cho địch. (Cũng như về «chính trị» cho phe đồng minh. Àu cũng là cái luật bù trừ vậy !)

Ngoài câu truyện trên, không nhà báo nào, giám sát viên nào, chứng nhân nào kể ra được một câu truyện tầm thường về ông tướng ít nói này được.

Đó là một nhà chỉ huy suốt ngày đêm di hành tiếp xác với đơn vị tối cấp nhỏ nhất dưới quyền mình. Người ta nói ông thuộc lòng từng ngọn đồi khấp khểnh Trường Sơn & Tri Thien. Một nhà cầm quân không

liên hệ với chính trị. Một cách hoàn toàn chặt chẽ như vậy từ nguyên tắc cho tới thực hành.

Khi VN hóa bắt đầu, báo chí ngoại quốc thường theo dõi tình trạng chiến đấu của sư đoàn 1 để đo lường kết quả chương trình đó. Một hứa mâu mực cho tới người kế nhiệm sau đó.

Rồi khi ông về vùng 4 mènh mông, một buổi chiều ông đáp xuống 1 đồn nhỏ giáp ranh hai tỉnh Chương Thiện. Quân số trong đồn chỉ có bằng nửa con số ông được báo cáo. Đó là gợt nước chót làm trào ly. Chiến dịch ồn ào xao động cả miền Tây được bấm nút. Đề bát và loại trừ tệ nạn «linh ma, linh kiềng, linh Mỹ A». (Mỹ A không phải là người Mỹ loại A ! Đó là tên một loại vài các «Bà» hay may mắn. Người được gọi về nhà lo vệ sinh cái đó cho các ba quan được dân gọi là linh Mỹ A !)

Dù sao, điều hay nhất của tướng Trưởng là ông đech chơi với báo chí. Ông không cần tiếp xúc báo chí : đúng cho ông. Nhưng không đúng cho dư luận cần theo dõi hầu hết tán trợ công việc của ông. Nhưng đó lại là một truyện khác rồi !

Khi phè binh các tướng lãnh V.N. một chuyên viên chống du kích người Anh là Sir Robert Thompson đã nói về ông tướng Ngô quang Trưởng : « Ông ta là vị tướng lãnh huyền thoại, đến nỗi nếu cần, tôi sẵn sàng đặt quân đội Anh dưới sự chỉ huy của ông ta ».

Người giữ vĩ tuyển 17

Tướng HOÀNG XUÂN LÃM

Không có tướng lãnh nào mà binh nghiệp dính liền vào các biến chuyển thời sự Miền Nam lâu như Tư lệnh QĐ1-QK1. Họa nữa, ông lại còn dính liền tên tuổi uy tín các ngôi sao trên ve áo mình vào hai biến cố quân sự lớn nhất lịch sử VNCH — ít nhất là cho đến nay — ; đó là cuộc hành quân Hạ Lào đầu 1971 và hôm nay khi thời sự toàn quốc đang sôi sục với biến cố thứ hai : Cuộc phòng thủ vùng địa đầu chống 5 vạn quân miền Bắc xâm lăng từ 30/3/72.

Tốt nghiệp trường Thiết Giáp Saumer ở Pháp từ đầu cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất, ông tướng Mü Den sinh quán ở Triệu Phong năm sát ngay chân phòng tuyến Đông Hà đang có gần 100,000 quân Nam Bắc ghim súng.

Binh nghiệp của ông từ thiết giáp ra đến sư đoàn 2BB rồi lên tới quân đoàn 1 đã kính qua mọi sông giò vừa quân sự vừa chính trị của vùng đất nóng bỏng nhất miền Nam. «Nóng» về địa lý, «nóng» cả về tranh chấp. Dân miền Trung trung bộ không có ngập ngừng chờ đợi. Mỗi thôn, mỗi xã, mỗi quận đều thuộc về một tôn giáo, một đảng phái nào đó.

Cho nên ông Lâm cũng phải có đảng. Mọi người biết hay nghĩ rằng đó là Đại Việt Cách Mạng. Ông Lâm không ngần ngại nói chính trị. Khi 2 ông Kỳ Minh chống độc diễn 3/10 ráo riết, ông Lâm góp ý : «cứ để ông Thiệu ra làm kỳ này, rồi đợi kỳ sau tới các ông ấy. đi đâu mà với làm hoang mang cả».

Thân phụ ông Lãm nay là một bô lão ở Quảng Trị. Tay chống dù, tay cầm gậy, cùi ông từng đi lẩn mò từ làng ra quận để gặp ông đầu quận hầu xin cho một nghĩa quân bị phạt vì đi phép trễ. Chủ nghĩa quân này quá khôn lanh đi tâo án để nhờ cùi ông giúp. Người ta nói hồi xưa nhà ông cùi là nơi nuôi gấu cán bộ cách mạng Đại Việt đi lẩn tránh.

Sau các vụ trực thăng chở tướng lãnh ngô nạn, báo Mỹ phát giác ra tướng Lãm chỉ dùng trực thăng do phi công Mỹ lái làm dư luận ồn ào thanh nghị. Vào chỗ đó một đồng liêu khác, đã bối rối nhiều. Ông Lãm chỉ im lặng phớt lờ. Như vẫn phớt lờ nhiều vụ khác.

Dưới sương mù đầy trời biên giới vào ngày đầu đại quân VN vượt đèo Lao Bảo theo đường số 9 mù bụi tiến quân sang Lào thượng tuần tháng 2/71, bắn doanh ông Lãm trên đỉnh ngọn đồi Khe Sanh trùm dưới bao nhiêu bọc cát công sự với bắn doanh Sư Đoàn 1 BB của tướng Phú liền kề, cả hai tràn ngập phòng viên chiến trường VN và ngoại quỹ.

Tướng Lãm đi và di ra tự nhiên thông thả như ở nhà. Về đến Đông Hà bắn doanh tiền phương cũng vậy. Bãi đáp riêng của phi cơ tướng Lãm, cạnh khu vực trung tâm hành quân, có rào riêng vì ở mặt trận này hồi đó trực thăng lén xuống rợp trời như taxi công trường Điện Hồng buỗi trưa. Một bùa phi cơ Mỹ có bùa báo quá giang đáp bùa xuống luôn bãi đáp của ông Tướng. Máy tên phóng viên lách thêch bụi bám quẩn ao không gióng ai đi qua cửa trung Tâm Hành Quân gặp lúc bộ tham mưu, và ông Lãm đầy cửa bước ra. Hai bên nhìn nhau, rồi đường ai nấy đi. Không câu nệ gì cả. Đại khái ông Lãm tự nhiên là vậy.

Thế nhưng ông hay gấp cảnh éo le, chắc là cái duyên để thử thách cái thế tự nhiên của ông, ở Hạ Lào, nhiều đại đơn vị binh chủng khác nhau cùng tham chiến. Việc phối hợp và phân chia trách nhiệm cùng tiến nghỉ tiếp vận hẫu là rất phiền toái. Nhất là việc hành quân, có lẽ cũng thế. Lẽ có nhiên, quân đoàn 1 không thể hoàn tất chiến dịch gọn gàng được nhưng rồi đâu cũng hoàn đấy. Cái thế của vị chỉ huy nó quan trọng là vậy.

Hiện nay, tại vùng giới tuyến, tướng Lãm đang đem tên tuổi, khả năng ông ta độ sức với các tay chỉ huy nhất của miền Bắc. Ông tướng thiết giáp phen này gấp đất dụng vỗ rời. Vì địa thế phòng tuyến Đông Hà Quảng trị khô ráo nhiều đồi cát thuận lợi cho chiến xa thay vai trò... Nhất là phía BV cũng lộ nhiều dấu hiệu sẵn sàng ném ra đủ loại tăng do TC và Nga chỉ viện, hết PT 76 lại có T34, T54 rồi còn một loại T nào đó của TC.

Sau vụ Hạ Lào với các chiến xa PT 76 leo qua sườn đồi đánh vào Lữ đoàn 3 Dù, nay quân VNCH đã có đầy đủ vũ khí chống chiến xa trong khi thiết giáp thêm một Tiểu đoàn M48 nặng, họng 175ly có cả radar và máy tính để điều chỉnh bắn. Nhiều người nhất là giới sĩ quan cao cấp, lo lắng rằng, ông Lãm thiếu khả năng gánh vác nhiệm vụ hiện tại.

Đây là những ngày khó khăn mệt nhọc cho ông Tư lệnh QĐ1. Chắc chắn là khó nhất. Bởi vì sau muộn ông Lãm chắc sẽ rời chiếc ghế đã quá lâu. Trong khi ở Saigon hết Tướng 4 sao Tòng Tham mưu Tướng cáo ôm đến Trung tướng tổng trưởng Quốc phòng xin nghỉ phép tạm vì vụ Quyết Kiếm,

Tướng Lãm sẽ tiến vào Saigon cách dinh huynh hay khiêm tốn hơn? Sau chiến trường mùa hè này sẽ rõ. Và dù thế nào đi nữa, nếu việc thay đổi nhiệm sở xảy đến, chắc sẽ làm thay đổi ông tướng vùng lõi này nhiều.

Từ sau 1963 đến nay, vị tư lệnh vùng 1 nào ra đi cũng đánh dấu một đổi thay quan trọng cho bản thân cũng như cho chính nhân dân trong vùng. Tướng Đôn, Tướng Khánh, Tướng Thủ... rồi một loạt sau đó là Tướng Cao, Tướng Chuẩn, Tướng Định. Có người lên như diều, có người lưu vong,

Nhưng lần này gánh nặng của ông Lãm vượt ra ngoài các tranh chấp cục bộ, đương đầu thẳng trước áp lực đối phương miền Bắc.

Vua cao nguyên Tướng NGÔ DZU

Tướng Quân đoàn được nhắc nhở nhiều nhất trên báo chí gần đây chắc phải là ông Tướng 46 tuổi trấn thủ vùng 2, Không biết vì bản chất mày mù xu lạnh hay cat trắng duyên hải đặc biệt của vùng 2 này thấm dần ảnh hưởng nề các ông Tư lệnh vùng này thường rất có duyên nợ với báo chí: khen cũng nhiều, cả, cũng dữ, lại rất chi là Evans nghệ đến nỗi một tư lệnh năm xưa trên này đã cuộn mất của các phòng trà Saigon thời đó một nàng danh ca.

Những lời tố cáo của 1 dân biểu Mỹ liên hệ ông Dzu vào tổ chức buôn ma túy, thêm vào đó những lời tố cáo trong nước về một số việc ở QK2 sau thời gian các trại đành dữ dội xảy ra quanh hai cao cứ 6 và 5 gần Tam Biền tiếp theo chiến dịch Hạ Lào, gây nhiều ấn tượng thất lợi cho ông Dzu.

Mặc dù sau đó các lời tố cáo bị chìm đi nhưng việc tướng Dzu phản ứng quyết liệt dù tố cho ông Dzu chú ý tới khía cạnh hình ảnh và tên tuổi ông trong dư luận tới mức nào.

Lãnh thổ quân khu 2 rộng nhất trong 4 quân khu đi từ núi xuống bờ biển rồi lại lên cao nguyên. Không có thị xã nào vĩ đại. Chỉ toàn là rừng rậm và nặng nhất là giải biện giới giáp ranh Hạ Lào và Đông Bắc bộ Kampuchea, căn cứ 609 nơi BV tồn trú bao năm trời nay không biết có man nào kẽ kho tàng vật liệu trong lòng Cao Nguyên Bolovens có các đường như 96, 110F... chọc thủng rừng già về thấu vùng ba biên giới, đã làn sân khấu cho hậu bối các phi vụ săn lùng chiến xa BV của các khu trục cất cánh từ phi trường Cù Hanh nơi Không đoàn 72 chiến thuật trấn cứ.

(Xem tiếp trang 21)



TƯỚNG và NGƯỜI

người viết
NGŨ TỬ TÙ

Tướng NGUYỄN VĂN HINH

Ông Tướng đầu tiên của Quân đội VNCH bày giờ là Tướng Nguyễn Văn Hinh, một quân nhân VN nhưng là con đẻ của cựu Mẫu Quốc Pháp. Ông là con trai của Đốc Phủ Ng.văn Tâm, một nhân vật có tiếng ở miền Nam. Du học ở Pháp từ nhỏ, Tướng Nguyễn Văn Hinh ở trong ngành Không Quân Pháp. Tốt nghiệp trường Salon — trường này là trường dạy về Không Quân danh tiếng nhất của Quân Đội Pháp — sau cuộc chiến tranh Việt Pháp bùng nổ trên toàn quốc năm 1946 và khi chính phủ Pháp nghĩ đến chuyển thành lập một quân đội VN để san sẻ bớt gánh nặng đánh Việt Minh, chàng sĩ quan trẻ tuổi Nguyễn Văn Hinh được đưa về nước và ngay sau đó, nhờ được sự tin nhiệm hoàn toàn của sáu Quan Tây, được trao cho trách vụ Tòng Tham Mưu Trưởng QLVN. Khi có Tướng Hinh về nước, Bộ Tòng Tham Mưu mới được thành lập. Tướng Hinh là vị Tòng Tham Mưu Trưởng đầu tiên của quân đội ta.

Tướng Nguyễn Văn Hinh trông có vẻ là một quân nhân kiêu mẩu. Ông cao hơn tầm thước đa số người Việt, dáng người quắc thước với nước da nâu nâu mầu bảnh mặt — thứ nước da khỏe mạnh mà nhà văn Lê văn Trương dùng để tả nhanh vật người hùng Trọng Khang trong tiểu thuyết Trường Đài — dán dỏi và có vẻ nhiều động đẽ dàng, nhanh chóng đến các mặt trận.

Tướng Hinh có vợ đầm. Ông cưới bà vợ này ở Pháp trước khi ông trở thành Tướng VN. Bà đầm này vừa xấu vừa trơ trẽn, lại nói tục một căm. Trong một bữa tiệc có vợ chồng tướng Hinh ở Đức Hòa, người viết bài này được dự và ngồi gần bà đầm Nguyễn Văn Hinh. Tiệc có món sò huyết và khi mở con sò ra thấy đồ lòm, bà đầm nói rất tự nhiên cho mọi người cùng nghe :

— Ça ressemble à la mienne...
Tướng Hinh cũng là vị tướng quân mở đầu truyền thống tướng giao du thân mật với nữ kỹ giả. Thời đó làng báo Saigon có nữ kỹ

giả Cầm Văn, ái nữ của Ông Nh chủ nhiệm tờ báo bán chạy nhất thời đó là tờ Thần Chung. Nữ ký giả CV nói tiếng Pháp thao túy không lấy gì làm quyền rũ, hấp dẫn lắm về mặt nhan sắc, người ngợm, có từng đi chung với tướng Hình máy bay để thăm các mặt trận lớn ngoài Bắc Việt. Cô được tướng Hình đặc biệt co cảm tình. Từ TC sau đó đã có lập trường ủng hộ Tướng Hình, đã kích ông Ngô Đình Diệm trong cuộc tranh chấp quyền hành năm 1956 và do đó bị chính phủ của ông Ngô đình Diệm trù đóng cửa, cấm ông NB hành nghề luôn trong 9 năm.

Sai khi đất nước bị phân chia năm 1954 với Hiệp định Genève, người Pháp dần dần mất hết quyền rèn đất nước này. Người Mỹ bắt đầu vào Đông Dương kí châm người Pháp để giúp phần đất còn lại của Đông Dương chống Cộng. Ông Ngô Đình Diệm, một nhân vật trước đó gần như chẳng người dân VN thường nào nghe nói đến tên, được người Mỹ đưa từ Mỹ về nước làm Thủ Tướng Đại Tướng Lawton Collins của HK được lệnh ủng hộ Ông Diệm bằng mọi giá. Tướng Hình vì là con đẻ của Pháp, từng trung thành tuyệt đối với quyền lợi của Pháp, nên nhất định phải bị người Mỹ bưng đi. Nhưng tướng Hình nắm quân đội trong khi Thủ Tướng Diệm chẳng có qua một lực lượng quân sự nào làm hậu thuẫn. Tướng Hình không thể tung phục TT Diệm và cũng không thể cứ ngồi chờ người Mỹ dồn đi, ông đã mở cuộc chống đối TT Diệm thật lực. Thời ấy dài phát thanh Quân đội thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tổng Tham Mưu. Đại này chửi Thủ Tướng Diệm sà sút ngày...

Rồi sau cùng Thủ Tướng Diệm vẫn ngồi lại được và Tướng Hình phải ra đi. Ông trở sang Pháp và vẫn ở trong Quân Đội Pháp. Trong thời gian sau này, nghe nói ông được TT De Gaulle trọng nề ra gi. Trong một phóng sự mới đây về những nhân vật VN lưu vong ở Pháp, nữ ký giả thuật lại cuộc gặp gỡ Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hình ở Paris. Khi hỏi về cảm nghĩ của Tướng Hình với quê hương? nữ ký giả ghi nhận Tướng Hình

nói: «Việt Nam đã ruồng bỏ, hất hủi tôi, nước Pháp chào đón, ưu đãi tôi...»

Bây giờ ông Tướng đầu tiên của quân đội ta đã trở thành người Pháp mất rồi.

Tướng VỸ

Tướng Nguyễn Văn Vỹ là vị tướng thứ hai của quân đội VN. Ông cũng là người được Pháp đào luyện và cũng «Tây» gần bằng tướng Hình. Ông được phong Tướng khi ông chỉ huy Ngụy Lâm Quân của Quốc Trường Bảo Đại. Thời ông Diệm mới còn là Thủ Tướng, còn yếu sú và chưa lò mò độc tài hách sì sắng. Tướng Vỹ có thời về làm việc trong Thủ Tướng Phủ. Khi cuộc tranh chấp quyền hành nổ ra năm 1956, Tướng Vỹ hình như đứng về phe tướng Hình — thực ra, có lẽ là ông muốn hòa giải

Tướng Hình và Thủ Tướng Diệm — Ông bị nhóm thân cận của ông Diệm đẩy ra khỏi nước. Tướng Vỹ cũng lưu vong sang Pháp như tướng Hình nhưng không gia nhập quân đội Pháp như tướng Hình, ông chờ mãi cho tới ngày cách mạng lật đổ ông Diệm và trở về nước.

Là vị Tướng lãnh lâu năm nhất trong quân đội, lại không mang tai tiếng gì, Tướng Vỹ là vị Tổng Trưởng Quốc Phòng lý tưởng của VN. Rất tiếc mới đây ông bị liên can vào vụ Quỹ Tương Trợ Tiết Kiệm QĐ và phải từ chức.

Tướng OAI

Ông này có cái tên nghe thật... Tướng : Trần Tử Oai. Nhưng về người của ông lại không có vẻ Tướng chút nào. Từ sau ngày giải ngũ, ông trở thành chủ nhà buôn và Lường bận áo sơ mi trắng bỗng ngoài, dép và đôi khi đội nón nỉ đi tới văn phòng, trong ông có vẻ một phú thương Ba Tàu hơn là một cựu tướng lãnh.

Tướng Trần Tử Oai sinh năm 1921 tại Sài Gòn, đạo Công Giáo. Tiểu sử của ông ghi ông học đại học ở Pháp và học Trường Quân sự Tong năm 1941-1942. Ông có bằng kỹ sư Hóa Học và năm 1952, khi Bộ Tổng Tham Mưu QLVN được thành lập, ông mang cấp bậc Thiếu Tá và giữ chức trưởng phòng Tác Động tinh thần của Bộ

TTM. Phòng này tương đương với Cục Tâm Lý Chiến bây giờ. Tướng Oai hơi lùn, nước da trắng. Tuy trước kia cũng là đầu cơ thám tin của tướng Hình, tướng Oai cũng như tướng Đào, vẫn được ông Diệm trọng dụng. Năm 1956, ông lên tướng và sau thời gian làm Tổng giám Đốc Bảo An Dân Vệ, Tướng Oai được cử làm Tư lệnh Bộ Tư Quân Khu.

Thời làm Tư lệnh QK4 là thời hiền hách nhất của tướng Oai. Nhưng chỉ ở chức này được có 1 năm : từ 1957 tới 1958. Sau đó ông bị «thất sủng». Không ai biết nguyên nhân vì đâu ông bị mất chức sau đơn và bị bỏ rơi, bắt đi làm Tổng Giám đốc cái gọi là Nha Tổng Quản Trị Chương Trinh Diệt Trù Sát Rét, chỉ huy một số nhân viên đi xịt muỗi. Có người kể lại câu chuyện dưới đây :

Tướng Oai rất hách. Thời ông giữ chức chỉ huy Trường trung tâm Huấn Luyện Quang Trung, nơi nhâ riêng của ông ở có cái bảng gác cấp bậc của ông, sĩ quan, binh sĩ đi ngang dù không có ông đứng đó cũng phải chào nghiêm cẩn bằng Khi xuống làm Tư lệnh QK4, tư dinh của ông đặt ở Cần Thơ, ông ra lệnh cho lính cắm thường dân không được đi bộ trên vỉa hè trước tư dinh Thiếu Tướng. Cũng thời đó Đức Cha Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long một hôm đi xe hơi sang Cần Thơ và ghé vào tư dinh Thiếu Tướng Tư lệnh thăm xã giao.

Nếu Đức Cha sang chơi mà bảo cho thiếu tướng biế trước, hoặc khôi cần báo, chỉ cần Tướng Oai biết, chắc ông đã đứng ở cửa cho Đức Cha. Ác một cái là Đức Cha lại sang chơi bất ngờ và Ngài tới tư dinh vào đúng giờ Thiếu Tướng nghỉ trưa. Khi TT nghỉ trưa là lính gác được lệnh không cho bất cứ ai vào dinh.

Đức Cha Thục rời cửa dinh và bị lính ngăn lại «Thưa Đức Cha, Thiếu Tướng đang ngủ. Có lệnh không cho bất cứ ai vào, xin cảm phiền...» Đức Cha bèn dặn lại : «Khi nào Thiếu Tướng dậy, nói dùm có Đức Cha Thục từ Vĩnh Long qua thăm...» Khi tướng Oai biết thì đã muộn, ông phóng xe đuổi theo xe Đức Cha để xin lỗi nhưng

(Xem tiếp trang 34)



Thời đại của TƯỚNG LÃNH

Biển cổ đầu tiên đánh dấu sự thăng tiến của vai trò tướng lãnh VN là cuộc ra mắt của Hội Đồng quân nhân Cách mạng tại Bộ Tổng Tham Mưu (Hình dưới cùng).

Trong đó có mặt Trung Tướng Dương Văn Minh, Trần thiện Khiêm, Trần Văn Đôn, Tôn thất Đinh, và cả Đại tá Nguyễn Văn Thiệu (ngồi hàng sau).

Từ biến cố 1963, lần lần ông Nguyễn Văn Thiệu đã lên cấp Trung tướng và trở thành chủ tịch UBND QG và tổng thống (hình trên trái). Trong khi đó thiếu tướng Nguyễn Văn Cao Kỳ thay 2 kiều áo lãnh tụ mà lại phải lui về với quân đội (trên, phải).

Đại Tướng Cao Văn Viên đóng vai một tướng lãnh chuyên nghiệp và không tham vọng chính trị, là vị Tổng Tham mưu trưởng lâu nhất sau CM 1963 (trên, giữa).

Trung tướng Nguyễn Văn Vỹ (trái) cũng là vị tướng tổng trưởng QP lâu nhất, mới đây ông mới nghỉ phép chứ chưa từ chức.

Các tướng Hoàng Xuân Lãm đứng bên trung tướng Trần Văn Trung và Tổng Thống Thiệu, (hình bên trái), Ngô Dzu (mặt, trên) và Nguyễn Văn Minh (mặt, dưới) là 3 cột trụ của mặt trận hiện hay.



Trong thời đại của các vị sao, nhiều vị sao sáng chói rọi lại vụt tắt, bay ra ngoài quốc hay lặn vào trong đám bụi phổ thường.

Tướng Trần Văn Minh, tư lệnh Không quân (trên, trái) và Đề đốc Trần Văn Chơn, tư lệnh HQ (trên, giữa) luôn luôn là những vị sao vừng vàng vì phạm vi chuyên môn của các ông không ai muốn xen vô.

Trung Tướng Dương Văn Đức, (trên, giữa), tư lệnh quân đoàn bốn thửa nào, sau một vụ đảo chính hụt năm 64 nay trở thành một nhân vật của hè phố Saigon. Ông thường lang thang trên lề đường Tự Do và các quán rượu ở đây đã có lệ không bao giờ lấy tiền rượu ông uống, nghe đâu số tiền này sẽ được chính phủ thanh toán.

Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan (trên, mặt) từ già KQ sang chỉ huy An Ninh Quận Đô và Cảnh Sát Quốc gia. Sau khi bị què chân vì bảo vệ thủ đô trong trận Mùa Thành đợt 2, nay về ngồi làm phụ tá bộ trưởng Quốc phòng.

Đồng thời sáng chói cùng thiếu tướng Loan là Trung Tướng Lê Nguyễn Khang (bên trái, đứng cạnh Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ) cũng một lúc năm 3 bức : tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến, tư lệnh QĐ 3, Tư lệnh biệt khu thủ đô. Hiện nay ông Khang chỉ còn coi Thủy Quân Lục Chiến.

Vị tướng lãnh nổi tiếng hào hoa nữa là Trung tướng Vĩnh Lộc (trái dưới) trước đã nổi danh vì tự hòa minh vào đời sống đồng bào Thượng ; mặc quần áo Thượng cõi voi đi duyệt binh, đặt tên thượng Pleime cho các doanh trại và cơ sở hành chính vùng 2 chiến thuật. Nay ông Vĩnh Lộc chỉ huy trường Cao Đẳng quốc phòng, dưới quyền ông có nhiều sĩ quan hơn là binh sĩ.

Trong bức hình dưới đây thấy bốn vị tướng trong UBMTTQ theo thứ tự từ trái sang là Nguyễn Văn Vỹ, Nguyễn Hữu Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ đang mặc lễ phục coi binh nhảy dù, Nay chỉ còn mình Nguyễn Văn Thiệu trên sân khấu chính trị.



Trong số các tướng lãnh hào hưu và lưu vong có lẽ nổi tiếng nhất là ông tướng râu dê Nguyễn Khánh (hình bên trái) Hình trên là ông Khánh trong thời cực thịnh của ông Khánh, còn hiện nay ông đang lưu vong tận Paris với chức đại sứ lưu động ở lý một chỗ.

Bên cạnh ông Khánh là trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, Đại sứ lưu động ở Hoa Kỳ mới nổi tiếng vì về tới Tân Sơn Nhất mà không được vô Saigon.

Hình trên, bên trái là tướng Nguyễn Bảo Tri, vừa cầm quân, vừa làm tổng trưởng Thông Tin, và nay làm đại sứ,

Tướng lãnh làm chánh trị, làm ngoại giao, lại còn làm kinh tế nữa. Hình bên trái là chuẩn tướng Phạm Đăng Lân khi còn làm tổng giám đốc thương cảng, đang thuyết trình về tình hình kinh tế !

Nhưng tướng Trần tử Oai (hình trái, giữa) còn đa mang nhiều trách nhiệm hơn. Có khi ông làm tổng quản trị chương trình trừ sốt rét, có khi làm tổng trưởng thông tin, và tất nhiên cũng có khi cầm quân đánh giặc.

Tướng Lâm Văn Phát (trái, dưới) từng làm tổng trưởng Nội vụ, làm tư lệnh sư đoàn, nay làm chủ báo Tự Cường, hàng ngày đi tập thể dục thăm mĩ ở khách sạn Catinat dù nay án tử hình (ân xá) trên đầu, ông Phát vẫn cười.



Vị tướng hào hưu làm quân đội tiếc nhất là trung tướng Nguyễn Đức Thắng, được coi là người sống trong sạch và làm việc khỏe nhất trong hàng tướng lãnh. Ông cũng từng làm tư lệnh quân đoàn, tổng trưởng Xây dựng nông thôn, phụ tá tổng Tham Mưu Trưởng. Nay ông xin nghỉ dài hạn, lúc đầu nói là để đi học tiếp tục bằng Cử nhân khoa học đang dở.

GÃ THÂM diêm mạt TƯỚNG ĐỎ & TƯỚNG ĐEN

TƯỚNG ĐÍNH

Tướng Đỏ đây không phải là Tướng Cộng Sản, Tướng của Quân Đội Đỏ, mà là Tướng Số Đỏ. Từ những ông Tướng ngay cả khi ra khỏi Quân Đội, vẫn gặp vận may, số vẫn đỏ như vông đồng như tiết.

Như Tướng Tôn Thất Đính chẳng hạn.

Ông Đính trước khi vào binh nghiệp, là một viên chức trong ngành cảnh sát. Ông bắt đầu nổi tiếng thời anh em ông Ngô đán áp Phật Giáo đỗ ở Saigon. Ông được cử làm Tổng Trần Saigon và vinh thăng cấp Tướng. Khi quân đội lật anh em nhà Ngô, nhiều người tưởng Tướng Đính thuộc chế độ cũ, đi tàu suốt theo Đệ Nhất Cộng Huân. Nhưng sức mẩy, Tướng Đính lại đứng về phe cách mạng. Ông trở thành «người hùng» và năm Tư Lệnh QK 3. Đời ông chỉ có một chu kỳ den. Đó là mấy tháng ông bị Tướng Khánh vồ, cho đi ngồi chơi sơi nước.

Năm 1967 khi hai Tướng Thiệu Kỳ tổ chức bầu cử Quốc Hội, người ta thấy Tướng Đính, cùng với các Tướng Trần Văn Đôn, Huỳnh Văn Cao... trở lại chính trường bằng cửa... Thượng Nghị Viện. Sau đó, vừa là Thượng Nghị Sĩ chủ tịch Ủy Ban Quốc phòng, — vừa đứng ra làm chủ bảo. Rồi chủ nhà in. Bây giờ tờ Công Luận của TNS Đính có nhà in Kim Châu. Ai giao dịch với nhà in này phải gọi đó là «Đại Án Quán» ông mới thích. Báo CL bán không chạy lăm, nhưng vẫn sống được nhờ... in nhà in nhà.

TƯỚNG ĐÔN

André Trần Văn Đôn sinh ngày 19-8-1917, là một quân nhân có «formation française» vững nhất trong số Cựu Tướng Lãnh còn hoạt động, còn được người đời nhắc nhở. Ông này cũng là một Tướng Đỏ.

André Đôn học ở Pháp từ nhỏ, sinh viên Trường Haute Étude

Commerciale của Paris nhưng dường như không tốt nghiệp. Thời đó, ông là dân Tây nên được vào học trường Quân Sự Saint-Maixent (1939 — 1940). Về nước, ông theo học trường Võ Bị Tòng (Bắc Việt). Trường này do Quân đội Pháp mở và là Trường Sĩ Quan đầu tiên ở Đông Dương.

T.T.Đôn bô trai, trắng trẻo, con nhà giàu, được trọng dụng, ăn trên ngồi trốc và ăn chơi ra rit. Một chuyện ít người biết — có lẽ vì lâu quá xá rồi — về đời tư Sè-Na To Trần văn Đôn là trước đây 25 năm, Khi Sè-Na-To mới là Sú lượt, tức Thiếu úy đóng ở Vũng Tàu có thời ông sống già nhăn ngái, non vợ chồng với bà Marie Hường, một nàng Kiều thời ấy. Bà Marie Hường về sau làm chủ nhà mãi dâm hàng sang ở Saigon và có thời lấy Lai Văn Sang, người của Bình Xuyên đưa ra làm Tổng Giám đốc Công An Nam Việt.

Trong thời Đệ Nhất Cộng Huân, trong dân gian truyền miệng nhau chuyện Tướng Đôn lọt vào mắt xanh của Bà Trần Lệ Xuân tức Ma Đam Nhu. Và cũng chính là nhờ Bà Nhu mà Tướng Đôn mới không bị «thất sủng». Đến thời nhà Ngô bị lật, cũng lại có tin đồn T.T.Đôn là người can thiệp cho lũ con của Bà Nhu được đi Pháp.

Sau nhiệm kỳ 3 năm làm Thượng Nghị Sĩ T.T.Đôn bỏ TNV để ứng cử HNV. Ông ứng cử ở Quảng Ngãi nơi được kể là dân chúng có trình độ chính trị và địa phương tính thật cao và, và ông đặc cù. Lâu lâu người ta lại nghe tin đồn ông sắp ra làm Thủ Tướng CP.

TƯỚNG KIM

Trung Tướng Lê Văn Kim cùng «promotion» với tướng Vỹ, Đôn, Minh. Ông này cũng «francophile» hạng nặng. Mới đây, ông được Tướng Vỹ đưa vào năm chức vụ quan trọng cùng với ông Huỳnh Văn Đạo, trong ban quản trị 5 cơ sở thương mại do tiền vốn của

binh sĩ đóng góp qua Quỹ TTK. Nay quỹ bị giải tán, Tướng Vỹ phải từ chức, chẳng biết cựu TT Lê Văn Kiểm còn ngồi được ở chức vụ béo bở đó không.

TƯỚNG XUÂN

Trung tướng Mai Hữu Xuân có lẽ là vị Tướng không xuất thân ở trường Võ Bị nào, mà cũng chẳng ở trong quân đội ngày nào. Ông nguyên là Cò Cảnh Sát — Commissaire de Sureté — từ thời 1945-1950. Ông bắt đầu được nhận dần nhác tới khi ông giữ chức Giám đốc Công An Nam Việt. Khi cơ quan này được giao cho Bình Xuyên, ông sang năm Nha An Ninh QB. Khi ông Dệm về nước, ông được trao trách vụ chỉ huy, thực hiện chiến dịch Trương Tấn Bửu dẹp Hoa Hảo ở miền Tiền Giang cùng một lúc với Đại tá Dương Văn Minh chỉ huy chiến dịch tảo thanh Bình Xuyên ở Rừng Sát.

Bị thất sủng suốt thời gian ông Ngô Đinh Diệm làm TT, Xuân trở lại với chính trường mấy tháng sau ngày lật đổ ông Diệm. Ông bị Tướng Khánh vồ cùng một lúc với các Tướng Đôn, Đính và sau đó ông ẩn dật luôn.

Có người nói nhà hàng Th.Th có nhảy đầm ở đầu xa lộ là cơ sở của một bà vợ Tướng Xuân. Lại có người nói từ nhiều năm nay Tướng Xuân ăn chay trường và rất châm tụng kinh, niệm Phật.

Sau cùng, sau khi bị Tướng Khánh (1964) cho về vườn cùng 3 tướng Kim, Đôn, Đính, Ông chủ trương một hằng giặt ủi VI Đại chuyên thầu giặt quần áo cho quân đội Mỹ. Ông trở nên tỷ phú vì nghề này sau bao nhiêu năm lắn lóc ở chính trường, chẳng biết có đúng không.

QUÂN BV VƯỢT BÊN HAI

TỔNG CÔNG KÍCH MIỀN NAM

Tối thứ thủ đô Saigon choàng tinh đầy sáng sớm chủ nhật 24/4/72 với tin quân đội Bắc Việt đã tràn qua Bến Hải sau thời gian dài mai phục tập trung đông đảo bộ binh, chiến xa, đại pháo ở đây, tiến chiếm Gio Linh, Cam Lộ tới Đông Hà, sau khi phòng tuyến trấn ngự cực bắc của quân VNCH tạm di tản chiến thuật để tránh thiệt hại pháo kích.

Tin đồng bào giới tuyến òat ra đi trước bom đạn, kéo lê đầy đường quốc lộ 1 hướng về Quảng Trị một hai ngày trước đã chuẩn bị tâm lý

Chiến xa tối tân nhất của VNCH M48 với họng súng 100 ly bắn điện tử; trần chân cầu Đông Hà chiều thứ hai 3/4/72 một ngày sau khi cầu ĐH bị giật sập để ngăn PT76. Góc trái là Chi khu Đông Hà.



các nhà buôn, các giới tiêu thụ, các cơ sở dịch vụ cho quân chúng đều bất ngờ và mỗi ngành với vàng xoay sở cách nào với hoàn cảnh riêng của họ để thích ứng với tình thế.

Tuy nhiên, hơn một tuần đã qua...

Và bây giờ là lúc nhìn lại toàn bộ, toàn thể biến cố với các mặt trận từ Tam Biên, lên Quảng Trị, về Bình Long, xuống Tàu Ninh, và lướt tinh hinh Hậu Giang, nơi Cộng quân cố gắng tối đa chỉ đạt ngang mức phá rối lẻ tẻ, phả cầu, ngăn đường.



Mặt trận giới tuyến

7 ngày từ 27-3 đến trưa 2-4-72

GIAI ĐOẠN 1 :

— Pháo binh BV khai mào trận pháo kích dữ dội chiều 27-3 vào các tiền đồn ven Bến Hải.

— Bộ binh BV từng toán nhỏ len lỏi qua phòng tuyến các tiền đồn nhằm các thôn xã hai bên Quốc lộ 1 ở Gio Linh và Bắc Đông Hà, liên sát quận lỵ Cam Lộ.

Các tiền đồn nằm trên tuyến phòng thủ từ Gio Linh qua Cam Lộ về Hương Hóa triệt thoái chiến thuật.

— Quân đi, thi dân cũng đi. Nhiều toán dân cư lê tê di tản về Đông Hà, và từ Đông Hà về Quảng Trị đột ngột chuyển thành làn sóng người gồng gánh xuôi Nam.

GIAI ĐOẠN 2: 8 ngày từ trưa 2-4 đến 7-4-72

— Khu trực cơ Skyraider «Kích Thiên» cắt cánh từ Đà Nẵng chặn hành mồi dùi PT 76 của Thiết Đoàn BV chọc ngang Đông Hà.

— Hai chiến xa BV tới gần cầu bắc tông Đông Hà, Bộ Binh VNCH giật mìn sập cầu. 19 xe tăng BV đầu tiên trúng bom «Kích Thiên».

Quân Thiết Kỵ bố trí trên đồng bằng phía Đông Cam Lộ, Dãy Trường Sơn liên tiếp chạy dằng sau. Một binh sĩ bị thương đang được gửi lên Thiết Xa M48.

(Ảnh V. Thiện)



Bà mẹ Gio Linh chạy loạn. Còn đâu người con nuôi nầm xưa chở cỏ hàn thù giữa hai miền và sự sợ hãi trong lòng người dân tránh xa vùng khói lửa

(Ảnh M. Phương)

— Sư Đoàn 3 BB, hai chiến đoàn Thủy Quân Lục Chiến, Thiết Đoàn 11 và Thiết Đoàn hạng nặng 20 gồm các chiến xa M48 có đại bác 90 ly điều khiển bằng điện tử dàn dọc dài theo sông Đông Hà.

— Phòng tuyến Đông Hà thành hình.

— BV liên tiếp chọc nhiều mũi dùi qua phòng tuyến Đông Hà bị đẩy lui, nhưng chiếm được thêm căn cứ hải quân Cửa Việt ở phía đông phòng tuyến, đe dọa chọc mũi dùi từ phía biển và bờ đông Thạnh Hahn về căn cứ Ái Tử và thị xã Quảng Trị.

— Quân VNCH ráo riết tăng viện củng cố và chuẩn bị phản công.

Phòng bị đặc biệt người, Mig BV tham chiến.

GIAI ĐOẠN 3 : từ 8-4-72 trở đi

— Quân VNCH phản công: TQLC đổ bộ đánh chiếm lại được căn cứ Cửa Việt, phá vỡ cầu duy nhất của địch ở bờ Nam Đông Hà.

— Phòng tuyến Đông Hà chuyên đồng với nhiều cố gắng chịu đựng của TQLC, Thiết kỵ.

— Chiến cơ VNCH đánh sập cầu Bến Hải, cô lập một phần mũi dùi BV, triệt bớt tiếp vận địch.

TƯƠNG LAI

— Phòng Tuyến Đông Hà còn đứng vững mạnh, làm đầu cầu phản công BV, nhờ sự tham gia tích cực của không yểm.

— Quảng Trị còn bị đe dọa gián tiếp phía tây và phía nam từ các mực khu Å Lưới, Shau.

Phần lớn tùy thuộc tình hình địch và ta vận dụng hay đổi phò chiến thuật «nhất điểm lưỡng diện



Chiến tranh Nam Bắc VN thực sự khai diễn

Công bằng mà nhận rằng nếu không lực Hoa Kỳ can thiệp kịp thời và hữu hiệu thì nhất định Bắc Quân không thể duy trì nổi thế trận lâu như hiện nay. Vậy thái độ của Hoa Kỳ cũng được xem là mang nặng tình cách chính trị hơn quân sự.

Dư luận cho rằng: Bắc Việt tấn công để bẻ gãy kế hoạch Việt hóa của Nixon, và Nixon ngồi chờ cũng để xem kết quả của công trình mình đã tới đâu. Vì trong tay ông đã nắm được tất cả những yếu tố tất thắng về mặt trận quân sự khi cho phép không lực của Mỹ tung vào chiến trường.

Nhận định đó không phải là không đúng, nhưng mới chỉ đúng ở mặt phụ, còn mặt chính, vẫn còn được xem như đang đợt giữ kín. Nếu chỉ muốn bẻ gãy kế hoạch Việt hóa, để cho Mỹ trách nhiệm công cuộc Việt hóa thì Bắc Việt phải chọn một chiến trường khác hơn là khu vực Phi quân sự.

Vì làm như vậy, có khác nào Bắc Việt tự thủ nhận họ công khai xâm lăng Miền Nam và có đầy đủ lý do để cho Mỹ tái oanh tạc Miền Bắc. Vì năm 68 chính Bắc Việt đã cam kết với Mỹ là sẽ không tấn công vào khu Phi quân sự và pháo kích các đô thị miền Nam để đổi lấy việc Mỹ ngưng oanh kích Miền Bắc.

Vậy thì phải có lý do to lớn hơn mới khiến Bắc Việt dám ngang nhiên xóa hiệp định Genève, và mặt trước của Mỹ. Tím được lý do đó là tìm được mục đích tối hậu của cuộc chiến Nam Bắc hiện nay. Bao rằng: đây là một hành động có sự thỏa thuận trước của Mỹ để cho Bắc Việt có thêm vùng Trí Thiên nữa cũng không đúng vững.

Vì rằng: Mỹ không phải là vô phương không cách gì rút quân ra khỏi miền Nam được nữa, trên thực tế thì Mỹ cứ tiếp tục rút quân dù hiện nay chiến tranh đã gia tăng tột độ. Sự còn lại một số quân Mỹ tại VN hiện nay lại trở thành mối lo cho Bắc quân không nhỏ, vì Mỹ có thể nhân danh bảo vệ việc rút quân an toàn của họ trả đũa Bắc Việt được lâm.

Việc Mỹ nhường cho Bắc quân vùng Trí Thiên chỉ là mối lo của người nhược tiểu vốn đã bị bán đứng nhều lần. Thực ra dù cho Mỹ muốn làm việc đó lúc này cũng khó, vì rằng với một triệu quân trong tay Miền Nam nhất định giữ Trí Thiên thì cũng không phải là việc vượt ra ngoài tầm tay.

Như thế hành động của Bắc Việt chỉ được xem như một hành động, xóa đi tất cả các ván cờ cũ tại Đông Dương để tiện dịp cho Nga Mỹ chia lại ảnh hưởng ở đây. Có thể rằng việc Bắc quân phát động chiến tranh công khai Nam Bắc họ không nhằm ý đó nhưng rồi bị đặt vào chỗ phải làm công cụ cho Nga Mỹ khai thác theo ý họ. Đó mới thật là thảm cảnh cùng cực cho VN. Thảm cảnh đó sẽ diễn ra tại Mạc tu khoa vào 22-5 này.

chống biến người BV.

— Án Lộc dày lui liên tiếp địch quân cố tung 30 chiến xa và đại pháo 122 ly công phá.

— Quân tăng viện QK 3 đột vào mặt trận.

— B 52 bắt đầu phi vụ đầu tiên mặt trận này.

GIAI ĐOẠN 3 : Từ 9-4-72

— Vòng đai thép quanh QR được củng cố quanh phòng tuyến Bình Long. Quân BV bị chặn đứng.

— Địch bắt đầu quay rời mặt nam mặt trận quốc lộ 13 bằng cách pháo kích Bà Đen và Tây Ninh. Cản cứ phát tuyến Mỹ bị pháo trên đỉnh núi Bà Đen, là cuộc tấn công BV đầu tiên vào quân Mỹ trong mùa công kích xuân hè 72.

TƯƠNG LAI : Vòng đai thép quanh Saigon bao kinh 100 cây số đang thành hình. Địch còn gác rải dài phò xâm nhập trong các rừng cao su có địa thế che chở hỏa lực VN.

Phần lớn tùy thuộc khả năng xoay chuyển quanh hành động «điểm» và cố gắng đổi phô tách cự của quân Việt Nam Cộng Hòa. Càng lâu địch càng với tiếp liệu, càng đi ra trống địch càng dễ làm mồi cho phi pháo ném chiến tranh sẽ còn bám sát lâu các vùng ranh giới gần hậu cần và khuất dưới rừng rậm.

GIAI ĐOẠN 2 : 2 ngày từ sớm 7/4 đến 9/4/72.

— Trung đoàn 9 Bộ Binhh triệt thoái chiến thuật khỏi vòng đai nhà cửa trở ngại trong thành phố để mở tuyến mới ở ngoại ô thị trấn Đại bác 105 ly VNCH bắn trực xạ

Tiền đồn Bản Hết trên trực thăng nhìn xuống. Tiền đồn nằm trên mũi dùi tiến quân của địch từ cao nguyên Boloven tiến đánh Dakto, Kontum.

Bon vị lẻ tẻ xâm nhập CS kiểm soát các rừng cao su Quản Lợi, Xa Cát, Xa Cam. Quân SD 5 BB có bản doanh sùi doan Bộ của tướng Lê Văn Hưng đóng ở đây đẩy lui các đợt tấn công liên tiếp của địch.

GIAI ĐOẠN 2 : 2 ngày từ sớm 7/4 đến 9/4/72.

— Trung đoàn 9 Bộ Binhh triệt thoái chiến thuật khỏi vòng đai nhà cửa trở ngại trong thành phố để mở tuyến mới ở ngoại ô thị trấn Đại bác 105 ly VNCH bắn trực xạ

Các anh hùng diệt chiến xa địch tại Liên đoàn Tác Chiến thuộc Không Đoàn 72 Chiến Thuật căn cứ ở Cù Hanh (Pleiku). Từ trước Tết đến nay 4 phi công quan sát và khu trục này là một phần trong các phi công đã tiêu diệt gần 1 tiểu đoàn PT 76 ở Tam Biên. (Ảnh M. Phượng)

Đồn điền Xa Cam phía tây nam thị xã An Lộc; một trong các mục tiêu xâm nhập của BV. Quân Sư đoàn 5 Bộ Binhh VNCH đang dày lui địch ven đồn điền mènh mòng này nơi xa lộ 13 vòng qua.

nham tạo nhiều áp lực quân sự nhiều mặt trận khác nhau trước khi tập trung toàn lực thanh toán một vị trí gọi là hành động «đứt điểm».

Mặt trận Quốc lộ 13

Đường số 13 từ Saigon lên Bình Dương lên Lai Khê tới Chơn Thành. Rẽ phải ở đây là đi Phước Long đơn vị của dân biểu Nguyễn Bá Lương gồm hơn nửa cử tri là dân Thượng. Cứ đi thẳng 30 cây số nữa là tới An Lộc, tức Hòn Quản, tỉnh lỵ tỉnh Bình Long, nhiều rừng cao tràn ngập Quảng Lợi, Xa Cát, Xa Cam.

Tiến thẳng hơn 20 cây nữa, vẫn về phía Bắc, Xa lộ thênh thang 13 đưa tới Lộc Ninh cách biên giới vài cây số. Hai bên đường từng bị phát quang rộng rãi từ nửa năm nay: dấu hiệu Sư Đoàn 5 BB chuẩn bị chiến trường chờ quân BV.

GIAI ĐOẠN 1 : 4 ngày từ đêm 3/4 đến nửa đêm 6/4/72.

— Sư Đoàn 5 BV từ Snoul và Lưỡi Câu mua pháo kích xuống thị xã Lộc Ninh cạnh rừng cao su có phi trường Caribour và hầm chỉ huy dưới đất kiên cố do quân Nhật kiến trúc hồi 1940, có Trung đoàn 9 BB Trần thủ.

— Trung đoàn Pháo tăng cường của Sư Đoàn Bình Long cùng nguyên một Công trường 9 BV tập kích vào thị xã An Lộc luôn nhiều





Tướng lãnh coi chỉ tay

Nhất tướng công thành vạn cốt khô ! Sau ba muối năm chinh chiến từ Ái Nam Quan đến Mũi Cà Mau, tờ quốc chúng ta đã có tới vài trăm vị Tướng ở rải rác khắp ba miền Trung Nam Bắc. Riêng VNCH chúng ta có tới hàng trăm vị tướng, trong số đó tới 35 vị đã được bồi hưu non, mất chức hoặc ngồi chơi sợi nước hoàn toàn. Số còn lại trên dưới cũng gần 100 ông đang nắm quyền điều binh giết giặc. Đặc biệt tướng lãnh VNCH chúng ta rất đa diện đa năng, bên ngoài tài giật giặc chốn sa trường các vị Tướng còn dư khả năng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng nhứt trong guồng máy cai trị. Ngày trong thời đệ nhứt Cộng Hòa, TT Ngô Đình Diệm đã tin nhiệm một vị Thiếu Tướng trong nhiệm vụ sịt muỗi bài trừ Bệnh sốt rét rừng. Cách mạng bùng nổ, các vị Tướng lãnh lại có dịp thi thể nang bon, văn hóa, chính trị, nghị trường, ngoại giao, thông tin, báo chí, lãnh vực nào chúng ta cũng thấy bóng dáng các vị Tướng lãnh xuất hiện nắm quyền điều khiển.

XX

Ngoài các khả năng phung sự quốc gia kề trên, các vị Tướng lãnh còn là những nhà chiêm tinh lý số có tài, các vị Tướng đồng chí hướng đã kết hợp với nhau, lập thành từng nhóm nghiên cứu môn khoa học huyền bí này với mục đích tối hậu để chống Cộng cừu

nước đồng hoàng chứ không phải trò đùa.

Bụi chùa nhà không thiêng, nên mặc dầu rất anh túc về khoa Tướng số, nhưng một khi u minh minh về số mệnh của mình trong cái vòng danh lợi cung cống thì các ông Tướng nhà ta lại đi xót bàn tay ráo cho các thầy bói coi.

Sau đây là 4 bàn tay của Thiếu Tướng Đỗ Mậu và cố Trung Tướng Nguyễn Việt Thanh, hai vị tướng nổi tiếng thanh liêm đều có công to đối với quốc gia dân tộc.

Bàn tay của Thiếu Tướng

Đỗ Mậu

Một thời đã qua đi như gió thoảng mây bay, nay tướng Mậu «Lão già» an chí trong một ngôi biệt thự lầu hiu quạnh quê. Nhưng đã có một thời dường như lúc đó vào khoảng 1956 «Trung Tá» Đỗ Mậu rất băn khoăn cho tương lai hậu vận của mình sẽ đi về đâu, Tống Thống Diệm có hiều nỗi lòng «Trung quân ái quốc» của mình không hay đến nỗi phải «trăm năm công luận» làm bằng.

Giữa ngã ba đường, «Trung Tá» Mậu đã gởi gắm nỗi lòng của mình vào bà tướng số tên H.

Một chiều mưa, tại vùng đất gió lạnh mưa mù «Trung Tá» Mậu và bà tướng số H gặp nhau. Vấn đề được mò xé đến cùng, bà tướng số H cúi đầu suy nghĩ xin Tr. tá Mậu cho hai chữ bình yên chẳng dám lao đầu vào con đường chính trị vì mẹ già vợ đại con thơ...

Phùng Phạt sát Phật:

Sau khi coi tướng, do tay, tướng số H rung rung nước mắt nói rằng : — «Ý nguyện của Trung Tá nhất định đặc thành, nhưng rằng Phùng phạt sát Phật — kia tranh khỏi.

Tin nhiệm nhau ráo mực, Trung Tá Mậu liền xòe cả hai bàn tay in sâu vào Tampon lưu niệm nhà tướng số H. đồng hoàng. Từ đó cứ mỗi khi cần có một quyết định gì quan trọng Tướng già sẽ nắn nót phết tay của quân khu 2 và một vài đặc tướng số H đổi chiếu.

Câu chuyện này có vẻ đúng thực làm chứ không phải chuyện bịa. Vì thực tế ai cũng biết rằng Cố Thủ tướng Mậu được TT Diệm bổ làm Cố Tá trong Thiên Long Bát Bộ. in cần trong chức vụ Giám đốc Công an hoang hôn xuống tại khip néo đường vô An Ninh Quân Đội có khác gì bị bắt trong áp đều bị NQ, Địa Phương Quân, Lá Mậu đã «Phùng Phạt» NĐTV gài mìn chặn đứng mọi di chuyển lén lút của cán bộ địch. Cho tới trời sáng mới tháo gỡ đi. Tuyệt đối như vậy, cũng làm tê liệt ta. Nhưng đến theo thói quen là giờ hành nghề của địch. Chánh 01/11/63. Độc thật — Phùng Phạt sát Phật — nén Tống Thông

Bốn Tướng bốn quân khu

(Tiếp theo trang 8)

Suốt từ cuối năm qua, vùng giáp ranh này với Tam Biên thu hút chú ý mọi giới theo dõi một cuộc Tấn Kích Nồi Dậy dưới đồng bằng Bình Định Phú Yên — Trước bối cảnh đó người ta thấy các Mậu lại xòe bàn tay ra để cho cái tên để phết tay của quân khu 2 và một vài đặc tướng số H đổi chiếu.

Thí dụ : chiến dịch «Min cơ giới». Năm na mà nó là cách đánh mìn bẫy như của du kích, theo ngày ông đậm lựng ông của nhà Mộ Dung Đại tá Mậu được TT Diệm bổ làm Cố Tá trong Thiên Long Bát Bộ. Cuối tháng 10/63, tại khip néo đường vô An Ninh Quân Đội có khác gì bị bắt trong áp đều bị NQ, Địa Phương Quân, Lá Mậu đã «Phùng Phạt» NĐTV gài mìn chặn đứng mọi di chuyển lén lút của cán bộ địch. Cho tới trời sáng mới tháo gỡ đi. Tuyệt đối như vậy, cũng làm tê liệt ta. Nhưng đến theo thói quen là giờ hành nghề của địch. Chánh 01/11/63. Độc thật — Phùng Phạt sát Phật — nén Tống Thông

Trong việc chạy đua đòn, tướng Dzu là người có thể sáng kiến, thí dụ khác : chiến dịch «ngủ áp» là ông đầu tinh, đầu quận đều được chỉ thị mỗi tối phải về dưới cơ sở xã áp ngủ ít nhất một số tên nào đó. Vậy việc thi hành ra sao ? Ông Dzu di tich liên ban đêm để kiểm soát chỉ thị đó, và may mắn tiếp giáp khuya để xem các tinh, quận trưởng của ông đang ngủ ở đâu. Phiền toái quá ? Vả thật vậy. Nhưng phiền toái là công việc chứ không,

Bè giúp ông, và quả là đúng với danh nghĩa nhiệm vụ, có cố vấn Mỹ John Paul Vann, một nhân vật dân sự có gốc gác quân sự và khoác nhiều huy chương. Người ta nói ông cố vấn này đã phát triển một phi hành đoàn B-52 tại Thái vì họ đã cáo khống đúng về kết quả một phi vụ rải bom cao nguyên. Họ nói chính ông Vann nhảy xuống và kiểm soát kết quả phi vụ và đã yêu cầu tướng Abrams phạt.

Kinh nghiệm là n Tham Mưu phó hành quân ở Tống Tham Mưu. Sau khi coi sứ đoàn ngoài Trung Quốc, đã trang bị cho tướng Dzu một bản tách tham mưu nặng.

Khi Trung tướng Thanh ở vùng 4 tử nạn trực thăng đột ngột trên trời Kiến Tường vào giai đoạn đầu tiên quân KPC 70, tướng Dzu là người nắm vững kế hoạch đánh phá mặt khu lục đó. Vài ông tướng miền Tây thay tướng Thanh để đánh các trại ở Tây và Nam bộ KPC lúc đó : Prey Veng, Kompong Speu, Kompong Som...

Sau đó tướng Dzu lên QK 2 và kể từ đó, vùng Tâm Địa chiến lược của VNCH «Cao Nguyên Tây Trung Phần», cũng bước vào thời kỳ tranh chấp nóng bỏng với BV đang tiến dần tới hạn kỳ trận đánh quyết định cho chiến cuộc Đông Dương.

Các mũi dò của quân BV đang sẵn sàng dần ở Bolovens. Đây là giờ phút hồi hộp của người dân theo dõi chiến cuộc. Cũng là lúc sập vang danh nhà cầm quân hay bôi xóa một tên tuổi. Tướng Dzu đã sẵn sàng chưa ?

...

cười
đỡ
buồn

● CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG sưu tầm

Cao hơn

Hai em nữ thư ký sexy tắm sục với nhau về ông chủ của họ :

— Những lúc ông chủ tao đọc thư cho tao viết, ông có tật sờ đầu gối tao... Ông chủ mày có thể không ??

Em kia bùi mồi :

— Không... Ông chủ tao cao hơn ông chủ mày nhiều.

Tú lạch

Trong một tình trạng hoảng loạn, người thiếu phụ vào phòng mạch của một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, khóc kẽm tình trạng của mình :

— Tôi khóc quá... Chồng tôi bị ám ảnh... Ông ấy tự cho ông là một cái tủ lạnh... Ban đêm, nằm cạnh ông ấy, tôi không làm sao ngủ được... Cứ như vậy mãi rồi tôi cũng đến điên như ông ấy mất...

Ông bác sĩ an ủi :

— Ông nhà tự cho ông là phi-di-de thì cũng khó chịu thật nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì nguy hiểm. Bà nên để mặc ông ấy. Ban đêm bà phải ngủ đi. Bà cứ thức canh ông ấy thì rồi sức khoẻ của bà tàn tạ, bà sẽ nguy...

Bà no oà khóc :

— Bác sĩ bảo tôi làm sao ngủ được ?? Ban đêm tôi phải tắt đèn mới ngủ được, còn nhà tôi thi ngày. Mỗi lần ông ấy mở miệng ngày, cái bóng đèn phi-di-de trong ấy nó lại sáng lên... Làm sao ngủ nổi... ??



Nói dối quá cờ

Làm chính trị thì phải nói khoác, nói dối, nhưng nói dối nói khoác đến như các nhà lãnh đạo ở Bắc Việt bây giờ thì quá lố.

Sau khi trận đánh lớn ở Quảng Trị đã xảy ra được 5 ngày đài phát thanh Hà Nội vẫn nhất định chối bài bài việc quân đội Bắc Việt vượt sông Bến Hải xâm nhập miền Nam. Theo luận điệu cũ, họ vẫn nói tất cả là do «nhân dân miền Nam» tự động chiến đấu.

Có một điều họ sẽ không giải thích được là khi tại cánh đồng Quảng Trị bỗng dung hàng trăm xe tăng xuất trận, những xe tăng đó nếu không từ miền Bắc vào thì từ đâu chui ra? Trên miền đất đó bỗng dung có 5 sư đoàn bộ binh, 2 trung đoàn pháo binh và cả hỏa tiễn SAM nữa, thì các thứ đó ở đâu chui ra?

Trước mắt người Việt cũng như quốc tế, việc binh sĩ Bắc Việt xâm nhập miền Nam đã có chứng cứ rõ ràng, vậy mà Bắc Việt còn chối cãi, thì phải nói rằng trắng tráo thật!

Đại phàm cách nói dối cũng phải có phương pháp. Người ta dễ tin lời nói dối hơn cả lời nói thật, nếu lời nói dối đó có vẻ hợp lý. Nhưng lời nói dối mà quá đàng thi sẽ có vẻ hết đàng tin. Và một việc hết đàng tin có thể làm người ta không thể tin tưởng vào việc khác.

Trong chuyện cổ tích có một anh kia đi xa về kè lại rằng anh gặp một con rắn to lầm, dài 20 thước, rộng 2 thước. Mọi người trầm trồ lấy làm lạ. Có người thắc mắc:

— Con rắn chí mà dài tới 20 thước? Dài lầm cũng chỉ 15 thước là cùng!

— Dạ, cũng khoảng đó, cờ 15th. Lại có người lắc đầu?

— Chi tới 15 thước, dữ vậy? Cờ 10 thước cũng dài lắm rồi.

— Tuyệt ra có lẽ chừng 10 th.

Một người vẫn chưa chịu:

— Mười thước còn dài quá! Anh có chắc không, hay là chỉ chừng 6 thước?

— Sáu thước? Có lẽ. Tôi sợ quá có thể ngó lầm.

— Ngó lầm hả? Như vậy có thể con rắn dài 2 thước mà anh ngó ra 6 thước?

— Cũng có thể. Con rắn có thể chỉ dài hai thước, mà hai thước

sinh tư phủ

ÔNG ĐẠO CÁY

đã là dài quá xá cờ rồi!

Cuối cùng, anh ta đã gặp một con rắn dài hai thước, rộng hai thước, tức là một con rắn vuông!

Đó là một bài học cho những tay tờ sứ nói dối t

Quân và Tướng

Tổng thống Thiệu lên tivi kêu gọi dân chúng yểm trợ tinh thần anh em quân đội đang chiến đấu quân Bắc Việt xâm lăng,

Người dân hoàn toàn đồng ý việc đó. Vì chuyện chiến trường sôi động báo chí hạn chế các lời đà kích chính phủ, sợ rằng sự lùng cảng ở hậu phương có thể làm nản lòng người ở tiền tuyến.

Báo chí cũng muốn nêu cao các thành tích của quân đội ở chiến trường, và gạt bỏ các loại tin khác để đăng tin chiến trường. Phòng viên Mai Phương của Đài và Sóng Thần đã xung phong ra tận Quân Khu 4 và là phóng viên Việt Nam đầu tiên tới Đèng Ha từ khi chiến tranh bùng nổ, để mong thu lượm tin sốt dẻo. Nhưng đúng vào lúc đó thì Bộ Thông tin ra lệnh các báo không được đăng tin chiến sự, trừ tin của chính phủ.

Tin chính phủ thì bao giờ cũng trễ mấy ngày. Có khi bản tin Việt Tân Xã cho biết quân ta đã chiến thắng tiến tới Gio Linh thì trong lúc đó quân ta đã tiến tới... Hà nội rồi!

Rồi ông Đại tá đeo kính ngồi văn phòng cầm kéo cắt tất cả các bản tin Téleype quốc tế, không

cho tin chiến sự ra ngoài, sợ báo chí khai thác!

Thật là một chủ trương kỳ lạ!

Nếu báo chí đăng tin của các hãng thông tấn quốc tế mà tin đó sai sự thực thì nhà nước có thể:

1/ tịch thu báo

2/ khiển trách hãng thông tấn. Trong trường hợp tin đó có thật nhưng bất lợi cho chế độ ta thì nhà nước xưa nay vẫn tịch thu được kia mà? Ngoài ra có thể vì tình trạng đặc biệt, kiểm soát gắt gao việc nạp bắn và phát hành, đều có sợ các báo đảng «xấu» lọt ra ngoài?

Thành ra trong lúc quân ta đánh giặc ngoài biển thủy vất vả nếu có tin chiến thắng, phải mài máy chặng kiêm duyệt rồi dán mới biết! Dù rằng có tin quân ta bị thua một vài nơi, thì dân cũng có quyền biết để biết trách nhiệm về ai chó?

Rút cục lại thì quân đánh giặc chỉ có tướng tá lo việc thông tin là đợ!

Thiếu tướng

Nước ta biện có trên 60 ông tướng, nhưng không biết là thiếu hay thừa. Nhưng hiện nay chiến trường đang sôi động thì quân đội lại thiếu mặt 2 vị tướng. Đó là trung tướng Nguyễn Văn Vĩ, tổng trưởng quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, tổng thư ký ủy ban đặc trách Điều tra vụ Quỹ Tiết Kiệm quân đội.

Ông Trung tướng tổng trưởng quốc phòng cầm kéo cắt tất cả các bản tin hình chiến sự sôi động

đối với cuộc đời một làm Tướng thì điều đó là đen khổ quên được.

nữa, ông tướng Tổng trưởng quốc phòng lại từ chức vì tiết kiệm quân đội, một vụ bê lồng thông từ bốn, năm trước. Cái đó lại càng cay đắng

lẽ ra khi nghe tin chiến sự nổ lớn, ông Tướng phải có tâm nói rằng: vụ Quỹ tiết kiệm là điều tra, nhưng vụ Quỹ tiết kiệm là chuyện nhỏ, còn việc xâm lăng là việc lớn, tôi cần lại bên các anh em chiến sĩ giờ phút nghiêm trọng này, xác xong tôi sẽ từ chức không

nhưng ông tướng lại không quyết như vậy. Hoặc là ông chỉ cho Quỹ tiết kiệm là việc lớn, là đã ở ký đơn từ chức sẵn

đòi lại thiếu mất một ông Nguyễn Văn Hiếu nữa. Ông Hiếu nổi tiếng là một tướng hiền và nhất là sống gần gũi binh sĩ. Người tướng sống gần

với binh sĩ là học phép làm của Ngô Khởi đời xưa. Ngô Khởi cũng mâm cơm với lính, sóc lính khi bị thương, nhờ mà tinh thần binh sĩ của ông cao, luôn luôn từ chiến vì chủ

tướng như ông Hiếu rất cao. Nếu ông có ở mặt trận tinh thần binh sĩ sẽ lên cao

Vậy mà bây giờ ông Hiếu lại bị làm công việc thanh tra tài chính và kế toán, ngồi ôm máy tính mà cộng trú nhân chia! Một người chuyên sống nơi chiến trường, may về ngồi văn phòng làm thanh tra, lối không hợp với công việc mà làm sai thì sự nghiệp sẽ hỏng大跌. Một ông tướng hiền có vậy mà dè làm việc như vậy, thật!

Thành ra vẫn thừa tướng mà thiếu tướng.

Thiếu tiền

Vụ Quỹ tiết kiệm quân đội bị bắt, nhiều người bảo có áp lực của tư bản Mỹ và được tài phiệtTau hỗ trợ.

Nhưng tư bản Mỹ ghét chi Quỹ tiết kiệm mà làm áp lực.

tiền, lại liên tưởng đến chuyện Trưởng và Tiền, và đây là chuyện bèn Mỹ, không phải là chuyện VN.

Bên Mỹ có danh từ Military Industrial Complex, Tổ Hợp Quân Sự Kỹ Nghệ — Do cố tổng thống Eisenhower đặt ra. Ông Eisenhower còn là một vị thống tướng.

Trong tổ hợp này có hai phe quyền lợi liên hệ, một bên là các tướng lãnh ở Ngũ giác Đài, một bên là các nhà kỹ nghệ đầu tàu cho Bộ Quốc phòng.

Nghị sĩ William Proxmire năm trước đã đưa ra một vài con số kỳ lạ. Ông cho biết rất nhiều tướng lãnh Hoa Kỳ hồi hưu đã được các xi nghiệp Mỹ thuê làm, trả lương hậu, năm 1969 có 2072 ông từ chuẩn tướng trở lên được 100 hằng Mỹ mướn. Riêng hằng chục phi cơ Lockheed đã mướn 210 ông tướng (Hàng này đứng hàng đầu cung cấp vũ khí cho Quân Lực Hoa Kỳ, trong đó có phi cơ F 104).

Mười hằng phi cơ khác mướn 1065 ông tướng, mà các hằng này thầu chừng 10 tỷ mỹ kim trong năm 1968 để cung cấp máy bay cho bộ quốc phòng. Đó là những con số của nghị sĩ Proxmire do báo New York Times tiết lộ.

Nhưng nếu chỉ nhìn thấy sự liên hệ giữa các tay tài phiệt với các tướng lãnh thì bất công. Cần phải nối kết các chính khách Mỹ và nữa.

Tờ báo Times trên còn tiết lộ rằng vào thời Tổng thống Kennedy một hằng ở Texas là Ling Temco Vought đứng hàng thứ 61 trong danh sách các hằng thầu cho quân đội Mỹ với số tiền là 47 triệu Mỹ kim. Nhưng sau đó ông Johnson người xứ Texas lên làm tổng thống. Sau 6 năm trị vì của Johnson, hằng Ling Temco Vought vọt lên hàng thứ 8 với số tiền thầu là 758 triệu Mỹ kim. Hàng này cung cấp chiến đấu cơ A7D cho khone lực Mỹ. Đó là một hằng. Còn nói chung cả tiểu bang Texas, trước chỉ thầu được 1,1 tỷ của Ngũ giác Đài sau triều đại Johnson đã lên tới 3 tỷ ruồi. Không biết trong các số tiền đó ông Johnson có hưởng bao nhiêu, và trong các giao kèo thầu cung cấp vũ khí đó, bao nhiêu giao kèo được chi dùng vào những năm chiến tranh sôi động ở VN?

Bao giờ chưa thoát bàn tay phù thủy Buôn Cờ, thì một cái quỹ chờ tới mười cái quỹ cũng phải dẹp? Nhưng tư bản Mỹ ghét chi Quỹ tiết kiệm mà làm áp lực.

Tướng và tiền

Nói chuyện thiếu Tướng và thiếu

HỒ CHÍ MINH VỚI KẾ HOẠCH NAVARRE

Ngày chiến tranh Việt Pháp bùng nổ

Theo tài liệu mật của Sở
Liêm Phóng Đông Dương
(Pháp) và Tổng cục chánh
trị V.M.

LTS : Đây chỉ là một tài liệu lịch sử, cần được đặt trong bối cảnh lịch sử. Trong bối cảnh lịch sử 1945-46, Việt Minh đã cướp được chính quyền và việc lãnh đạo chống Pháp. Ai cũng biết sau này V.M đã phản lại mục tiêu kháng chiến dành độc lập của toàn dân để mưu đồ thực hiện mục tiêu riêng của họ là Cộng Sản Hoa, đặt chế độ độc tài đảng trị trên nước VN.

PHẦN I

Thanh niên run rẩy sợ sệt vâng vâng dạ dạ rồi
lâm bộ cui thấp gần đến mặt sàn như sắp lòn
qua, thỉnh liuh y ngóc cõ, ngược mặt lên, hai mắt
lầm lét và ấp úng nói :

— Quan Lớn hãy đứng xoạc 2 cẳng chút nữa, kèo Quan Lớn hơi mập lùn mà.. con thi hơi cao, chui khó lot, làm mất thăng bằng Quan Lớn té mất!

Erlinger đâu có ngờ thanh niên dám liều lĩnh
liền phóng tầm, chẳng phóng bị, nhích 2 cảng xoạc
thêm chút... Gã Tự Vệ chỉ có chờ vậy để hạ độc
thủ, Y lập tức hạ thấp mình xuống khẽ nhích xoạc
thêm 2 cảng để lấy đà rồi xuất kỳ y dồn mình,
đứng phắt lên như chiếc lò so bát, đầu y nhảm..
húc trúng «Cây ngọc» thẳng chả Quan Năm bắt ngờ
bị trúng đòn ác hiểm, từ chi rụng rời, ngã kềnh vật
xuống sàn gạch bóng như bao gạo té nhào, quần
quại, rên rỉ, ôm lấy hạ bộ... đứng lịm người đau
đớn, còn cây súng lục trong tay cũng vừa bị văng
theo vào dưới gầm ghế.



Không để lỡ một giây chần chờ, già Tự Vệ vì
đã đặc biệt chú ý từ trước, bèn phỏng minh tài
dưới ghế, chớp được cây súng.

Động tác liều lĩnh gã này đột xuất nhằm lè đòn nỗi cả thị Yến vẫn lão quản tài xế đều bị lè liệt phản ứng. Lão này vì thế chậm chạp đã không chụp được khẩu súng, với cơ giò cầm đầu đồng ra cửa, chạy mất, không dám đứng lại can thiệp, cứu thương cấp vì sợ nguy đến tính mạng.

Cái chết của Erlinger làm biến chuyển

Ôt ngôt thời cuộc

Đè mạc tinh địch Tây nằm quẩn quại, chờ
thì đứng lên nồi vì trúng quá đau chõ yếu phạt
nhất cơ thể, gã Tự vệ cũng vội phóng mình ra sân,
mở cửa nách thông ra phía sau, chạy biến về phía
đường Ôn như Hầu rồi mất dạng về nẻo chùa Thiền
Cuồng.

Thanh niên này chẳng phải ai khác — Như đã
nói qua — chính là một sinh viên năm thứ 2 Trường
Luật Hà Nội, chỉ huy Tự vệ, khu Hàm Long đã bị
bồ với Lê thị Hải Yến từ trước năm à này lấy
Quan Tư Paul Erlinger (khoảng giữa năm 1941,
trước ngày Nhật đảo chính Pháp, tối 9-3-1945). Sau
ngày VM cướp chính quyền (19-8-45), sinh viên
Luật này vẫn «dáp định» với thị Yến. Từ 17-10-46,
khi Tự vệ Nội và Ngoại Thành Hà nội được lệnh
bố trí và chuẩn bị sẵn sàng để ứng chiến chống thực
dân thi tên và địa chỉ Quan Tư P.Erlinger được
sinh viên Tự vệ này ghi vào đầu tay đơn nêu

về chủ khách hàng» mũi lỗ tóc quấn mà anh em
Hàm Long sẽ tới hỏi thăm
khoe đầu tiên khi có lệnh
khai như họ đã làm đêm 19-12-46 trong khu
tâm thành phố sau tiếng súng lệnh đại bác nổ
lúc 8 giờ tối hôm đó, mở màn cho cuộc
chiến toàn quốc bùng nổ. Sau khi đã ghi tên
nhà Erlinger vào đầu số đèn, sinh viên Tự Vệ
vẫn không ngưng leo lút vụn trộm với Lê thị Hải
chờ chớp thời cơ thuận lợi... hạ thủ tinh địch.
Không bao lâu y bị bắt gặp tại trận trong
bối cảnh Erlinger tinh lịch đang hành quân
nhà 2 ngày sớm hơn đã hẹn. Sau bị hạ nhục
tròn, gã Tự vệ quyết liều mạng dùng hạ sách
đầu vào khoán yếu khu của tinh địch hòng

Ái cũng trưởng từ bữa đó, gã sinh viên phải vỗ kẽm đến già, không dám leo hành đến khu Robert, bên mảng đến cửa nhà á me Tây, nào chi sau đó đúng một tuần, khi Erlinger thời mang sai lão quản gác cửa nhà bằng hai khẩu súng vào trong áo và túi quần thì trưa ngày thứ 6 — kèn đưa liều húc Quan Nǎm rồi vùng chạy trốn — ái Sleep tiễn có Erlinger và viên quản đã liên 2 trái lựu đạn từ 2 phía liêng tới.

Một trái rót nở trúng nệm nơi buồng lái ; khiến
chiếc xe bị té lật cù trên vỉa hè, bị thương
võng nặng lắm. Chiếc xe bị bẹp rüm và kiểng vỡ

Tài ra gã sinh viên cùng hai gã đồng bọn Tự Vệ Long đã trả hình thành hai phu xích lô và một lâm khách ngồi trên xe đứng lảng vảng gần cửa hàng, chờ lúc chiếc Jeep thay trò Erlinger trở về, liền theo hút ngay, vừa đến chỗ quẹo vào khu phố ngang thì chiếc Jeep cũng vừa đậu lại cách đó chưa đầy 20 thước, hai gã Tự Vệ - lẹ như cắt - nòng liệng trước sau hai trái rồi chạy khuất khỏi đầu veo phô.

hai tiếng hô rằng: „Hai hòn đảo này hot hoảng, chẳng ai dám chạy ra phố, chỉ đứng trong cửa, ló đầu ngoái... thoảng thấy hai chiếc thuyền lở dang gò cỗ phóng chạy như bay về ngàng Halais.

À me Tây Lê-thị đang sửa soạn làm bếp cho
anh chồng Quac Nau về ăn, bỗng giật bản minh
nhai tiếng nổ lựu đạn làm rung chuyển cửa nhà
thả; kinh chạy lật đật ra đến cửa, đã thấy bầy rô
trước mai cảnh tượng chết chóc, tàn phá rùng rợn
của chiếc Jeep bếp dum, trên hè, mặt tường trước
nhà — quanh chiếc xe — máu me, thịt người bắn
tinh tung tóe...trông thật dě sơ.

Ý thi lập tức sai gia nhân đi báo tin trên Ban Liên Kiểm Việt Pháp - Đường Hàng Giò và Bộ Quán Nhật Hàng Trống để đến khám nghiệm điều tra và bắt 150 quân bị thugga đi bằng bô.

Thế là kè từ vụ cõi đậm lai trên xe Jeep Quan
Trí bị Tý Hàng Bún Yên Ninh hành hung gày ră
tôi con chưa nguội dju, nhất là đang làm khă
trong thêu bầu không khí căng thẳng sẵn có giù

Và với đoàn Viễn Chinh Phép thi vụ Tự Vệ Hà
Long vừa «thanh toán» viên Quan Năm Phố Robert
là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Tướng Morlière, tư lệnh kiêm đại diện Cao Ủy Pháp tại Bắc Bộ cùng giới chức thân cận ông trong biệt bộ tham mưu vốn chủ trương thỏa hiệp, hòa dịu với VM, nay vì vụ thứ hai này, đều thấy ngã lóng, không còn đủ kiên trì, chịu đựng thêm nữa, lý do bởi chính Quan Năm Erlinger, uật nhàn phổ Robert lại là 1 trong mấy sĩ quan Tham mưu cao cấp, đa năng đa hiệu nhất trong biệt bộ Tham mưu Tướng Morlière.

Sau khi biến bắn điêu tra do Ban Liên Kiểm
Pháp đơn phương đệ trình lên cao ủy kiêm Tư lệnh
Morlière cứu xét xong thì Biệt bộ Tham mưu liê
hợp bàn thảo luận, nghiên cứu phương thức đó
phó với biến cố mới này.

Toàn ban tham mưu đều đồng ý là đã đến lúc phải tổ thái độ quyết liệt như Bộ Tư Lệnh Tối Cao Saigon đã thúc giục trước đây, phải đòi bằng được Chính phủ Hồ chí Minh trao hoàn lại Nha Liêm Phòn Hàng Cỏ cùng các cơ sở An ninh khác của thành phố cho Quân đội Pháp đảm nhiệm.

Trước khi quyết định tổng đạt yêu sách, là
thứ hai này, Tướng Morlière cần thận dâ cho dân
điền tinh thi dứt khoát Bộ Tư Lệnh Tối Cao Saigon

Sáng hôm sau, Bộ Tư Lệnh Hành quân Bắc Việt bắt được ngay phúc điện của Saigon đề cho Bộ Tư Lệnh Hà Nội được tùy nghi xử trí, miễn sao có lợi cho đoàn Viễn Chinh thi thoảng.

Thế là luôn chiều đó 11-12-46, dân tối hậu th
số hai mang số công văn 329 do Cao Ủy kiêm T
Lệnh Morlière ký tên được gửi đến b; Nội Vụ Chán
phủ VNDCCH qua Ban Liên kiêm Đường Hàng G
và cùng các ban Ngoại Kiều vụ cũng được thông b
nhận được văn thư này, Trưởng ban liên kiêm V
Hoàng hữu Nam với đánh xe dem bức tối hậu th
đến Bắc bộ Phủ, gặp Nguyễn Xê, đưa cho coi b
văn, đoạn cùng Xiễn, Nam lên lầu gặp cụ Huỳ
Thúc Kháng Bộ Trưởng Nội Vụ, và, một giờ sa
tập đoàn chỉ huy thượng tầng VM gồm ô Hồ và g
tron chính phủ, mồ xé nội dung, tinh thần bức
hậu thư vừa nhận được.

Tương tự như bức tối hậu thư đầu tiên hồi cuối tháng 10 sau ngày chủ tịch chính phủ dự hội nghị Fontainebleau từ Pháp về với bản Tám Ước (Modus Vivendi) ngày 14.9.1946—bản tối hậu thư mới thứ hai trong đoạn thứ nhất, đã gay gắt khuyến cáo chính phủ VN vẫn một mực làm ngơ, tiếp tục làm ngơ, không thèm hướng ứng lời yêu cầu hợp tác của quân Pháp trong việc bảo đảm an ninh và trật tự chung tại thành phố thủ phủ miền Bắc này. Do đó, các ngày tinh binh càng trở nên trầm trọng, đe dọa tài mang và tài sản của người Pháp tại đây và trở thành không thể nào chấp nhận được.

Trong phần thứ hai, đại diện Cao ủy Pháp
Bắc Việt, Tướng Morlière lèn tiếng nghiêm k
phiền trách chính phủ VM đã khong cấp h
nghiêm chỉnh tinh thần bản Thỏa ước Ha Long

8-3-1946, nhất là bắn phụ ước quân sự cùng ngày và bắn tạm ước Fontainebleau (Ông Hồ đã ký kết buổi tối ngày 14-9-1946 tại tư tháp ngoại trưởng Marins Moutet) và đã không tôn trọng điều khoản, theo đó, chính phủ VNDCCH phải bảo đảm an ninh trật tự tại những khu vực có quân viễn chinh Pháp trú đóng trên miền Bắc.

Đoạn thứ nhì đại ý nói nước Pháp và Việt Nam vốn có nhiều mối tương quan chặt chẽ gần thế kỷ nay, không thể một sớm một chiều có thể đoạn tuyệt với quá khứ, chấm dứt với hiện tại và tương lai. Từ trước đến nay lúc nào hai quốc gia cũng cần có sự cộng tác chân thành khắng khít trong tinh thần cảm thông, tin cậy lẫn nhau hầu đưa xứ sở này tới một vận hội mới huy hoàng như cả hai bên cùng mong ước.

Người Pháp, sau khi hòa bình được tái lập trên hoàn vũ, liền trở lại Việt Nam là để tiếp tục sứ mạng khai hóa, canh tân bị bỏ dở vì con ác mộng thế chiến vừa qua. Người Pháp muốn đem đến xứ này Hòa bình và Thịnh vượng, nhưng, đáng tiếc, chỉ thấy hận thù, phá hoại, chém giết. Người Pháp trở lại nơi đây, không muốn thấy máu lại đổ, lệ lại rơi vì máu lệ chẳng phải là dấu hiệu của Hòa bình, của hợp tác thân thiện. Nước Pháp quyết không để máu và nước mắt tiếp tục đổ thêm nữa. Đó chính là động cơ đã thúc đẩy quân đội Pháp đòi phải tự mình đảm trách lấy công cuộc bảo vệ trật tự an ninh chung tại thành phố này.

Sang đến đoạn chót tối hậu thư, Bộ Tư lệnh Pháp Nội Thành long trọng cảnh cáo trong thời hạn 1 tuần, kể từ ngày thông đạt tối hậu thư, nếu các cơ quan An ninh Thành phố không được cụ thể và chính thức trao hoàn cho Quân Đội Pháp, nhà chức trách hành chánh và quân sự Pháp sẽ dành toàn quyền thi hành các biện pháp tích cực cần thiết hầu bảo đảm an ninh, trật tự cho tất cả người Pháp và kiều dân ngoại quốc trong thành phố.

Trong trường hợp bất khả kháng đó, Chính phủ VNDCCH sẽ hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm về những hậu quả bất trắc có thể xảy ra.

Được chủ định, Thiếu Tướng Lê Thiết Hùng, tốt nghiệp Quản Quân Học hiệu Hoàng Phô, đã thông báo với tôi hôm trước đồng ý cử tọa quanh bàn hội.

Mọi người lòng tai nghe đến hết. Chưa ai lên tiếng phát ngôn thì ông Hồ vừa lắc đầu phản nản:

— Vẫn cái giọng luẩn... luận điệu hung hăng nặc mùi phét xít của thực dân xâm lược lương tơ trong thư trước hồi đầu tháng 11, tuy lần này có phần gay gắt quyết liệt hơn.

Đoạn, Chủ Tịch Chính Phủ miền Bắc đảo mắt ngó quanh cử tọa, ý muốn xem ai có ý kiến phát biểu.

Rồi cụ Bộ Trưởng Nội Vụ lên tiếng:

— Bức thư ngày 3-11 qua họ đòi Nhà Công An Trung Ương và các cơ sở Cảnh sát nội ngoại thành đã bị ta giữ thái độ im lặng không trả lời thì có lẽ nào bây giờ chúng ta lại nhượng bộ họ!

(CƠN TIẾP)

GIẢI PHẪU THẨM MỸ VIỆN

NHƯ HÀ

320 Phan thanh Giản - Saigon D.T. 99.87.
GIẢI PHẪU ĐỂ TÔ DIỄM SẮC ĐẸP.

GIẢI PHẪU ĐỂ CẢI TẠO TẬT BẤM SINH

— Quý khách muốn Trẻ lại 20 tuổi, xin mời đến căng da mặt.

— Quý khách muốn trở nên kiều diễm với đôi mắt bồ câu, mũi dọc dừa, cằm chè, má núng đồng tiền, xin mời đến giải phẫu thẩm mỹ viện NHƯ HÀ.

— Đặc biệt và độc nhất Việt Nam, Giải phẫu thẩm mỹ viện NHƯ HÀ có sẵn:

— Nhiều khuôn mặt mẫu để lựa chọn.

— Chuyên viên thẩm mỹ phối hợp với Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ lựa chọn một sống mũi và đôi mắt phù hợp với khuôn mặt.

— Bác sĩ nội khoa thẩm mỹ phối hợp với bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ giúp quý khách có nét mặt đẹp kèm theo vẻ xinh tươi moren.

GIẢI PHẪU THẨM MỸ THUẦN TÚY

— Mắt 2 mí, mũi dọc dừa, cánh mũi gợn, cằm lẹm má num đồng tiền, cằm chè, môi trái tim, mắt bồ câu, căng da mặt, làm ngực lớn, nhỏ, bụng phệ v.v..

QUÍ VỊ SẼ HOÀN TOÀN HÀI LÒNG VÌ

— Đây là nơi quy tụ nhiều bác sĩ bậc nhất Việt Nam và ngoại quốc, chuyên môn về thẩm mỹ và giải phẫu thẩm mỹ dù mọi ngành để phục vụ tối đa cho sắc đẹp và sức khỏe quý vị.

— Với các tiện nghi tối tân đúng theo tiêu chuẩn y khoa.

— Với phòng tiện nghi có máy lạnh để quí vị ở xa nằm lại.

— Với sự niềm nở truel và mọi công việc làm với nhiều công tâm của các chuyên viên và phụ tá.

— Sau khi giải phẫu xong, có xe đưa về tận nhà.

MỞ CỬA SUỐT TUẦN

Từ 8 giờ 30 sáng đến 20 giờ tối.

CẠC CẠC ĐẠI HỌC SĨ



A!
họ là những
con người
bất diệt!

lập đủ cả anh em, vợ con, bằng hữu. Yudhi-shthira bèn nói: «Tôi quyết định ở lại chốn này vì người thân của tôi ở đâu thì chốn đó là thiên đường của tôi».

Người bạn trẻ nghe Cạc tôi thuật lại câu chuyện thần thoại Ấn Độ đến đây bèn cười khoái chí và hát vang bài du ca «Xin chọn nơi này làm quê hương» của Nguyễn Đức Quang. Hát dứt một điệp khúc rồi mỉm hỏi :

— Chuyện đến đây là hết ư hả bác?

Cạc tôi đáp :

— Sự thực đó chỉ là một thử thách cuối cùng mà Yudhi-shthira đã vượt được bằng lòng trung hậu của mình. Tất cả anh em Pandavas đều vào cõi bất diệt sống chung với chư thần.

Người bạn trẻ lắc đầu đáp :

— Không, cháu tin rằng Yudhi-shthira vẫn ở địa ngục, nhưng chính hỏa ngục đã được biến thành thiên đàng, quyền rũ được cả các thần linh vì lòng chung thủy hồn hater của chàng. Bác ơi, cháu sống chết với quê hương bất hạnh này. Bao nhiêu lần cháu đi ngoại quõe, cháu vẫn về với quê hương bất hạnh để chia niềm bất hạnh với những người thân yêu, bác biết đấy. Bác ơi, nếu có vì một rủi ro bất hạnh nào mà cháu chết trên quê hương bất hạnh này thì cháu cũng phải nhắc lại câu nói của Mai Bá Cao trong NHỊ ĐỘ MAI :

Thẳng này dù thác cũng vinh
Suối vàng khuất mặt còn khinh
khích cười

Cạc tôi bèn vỗ vai anh bạn trẻ đó :

— Cháu chờ nói dài, đất nước này nhanh nhảm những người như chú. Và những người đó đều bất diệt. Họ bất diệt trong lòng họ, trong lòng những người thân của họ và trong lòng đất nước bất hạnh và thân yêu của họ!

CẠC CẠC ĐẠI HỌC SĨ



GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

(TIẾP THEO)

1-5 : Đi chơi ven sông Tân Thuận. D. nhìn rất lâu xuống dòng nước nhưng không nói gì đến chuyện tự trầm 2-5 : đi chơi Nha Bè. D. có vẻ thích gần sình nước, 3-5 : Không gặp nàng. Đêm, nằm mơ thấy mình đi chơi với một người đàn bà mờ hờ, lúc thật già lúc thật trẻ. Hình ảnh KD đi sâu vào tiềm thức mình. 4-5 : đón D. ở liệm uốn tóc Kinh Đô. D. trẻ hẳn lại với mái tóc mới. Minh không ưa kiểu tóc này, kiểu tóc cũ làm nàng sang hơn. Họp với khuôn mặt trái soan hơn. 5-5 : D. đòi vào nghĩa trang. Nàng không nói là phải vào nghĩa trang Mạc định Chi. Đưa nàng tới nghĩa trang Bắc Việt và nghĩa trang Quân Đội. 6-5 : đi chơi suốt ngày trong vườn cây Lái Thiêu.

Hôm nay là ngày 7 tháng 5. Như vậy là hơn một tuần rồi, kể từ buổi sáng chàng cứu được Kiều Dung từ dòng sông, ngày nào chàng cũng gặp nàng. Dưới dòng chữ 7 tháng 5, trên tờ lịch còn trinh nguyên, Mạnh đặt bút viết :

— Minh yêu nàng. Minh không thể xa được nàng?

Chàng lo âu và hồi hộp đánh ở cuối câu một dấu hỏi, như vẫn chưa tin hẳn rằng mình đã yêu,

Nhưng tình yêu đã đến với Mạnh, như sóng biển đánh dám con tàu trái tim của Mạnh. Như những kẻ yêu tha thiết nhất, yêu đến có thể chết vì yêu được ở cõi đời này, Mạnh là người cuối cùng biết là chàng đã yêu. Và tình yêu của Mạnh là một tình buồn, nặng những hối hận và tội lỗi. Nó như nhũn như ngọn lửa âm ỉ cháy trong một kho đạn, một hầm chứa thuốc súng chua biêt nó bắt cháy lớn và làm nổ tan tát cả lúc nào.

Kiều Dung như không biết gì đến tình yêu của Mạnh. Dũng hơn nàng như không biết là Mạnh yêu nàng. Nàng không nghĩ ngờ gì hết. Nhiều lúc nhớ nàng, xa nàng và bị lương tâm đần vặt — chàng đã yêu vợ bạn, dù là người bạn không thảo, nhưng Thịnh vẫn là bạn chàng, Thịnh tin ở chàng. Mạnh nghĩ ngờ không hiểu Dung có đóng kịch với chàng hay chàng? Mạnh lờ mờ biết rằng, chàng chỉ biết lờ mờ thói vi kinh nghiệm của chàng về đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, rất ít ỏi, yếu kém, gần như không có gì đáng kể — đàn bà rất tàn ác, hoặc ở đời này có nhiều người đàn bà đẹp rất tàn ác. Họ biết là đàn ông yêu họ nhưng họ cứ giả vờ không biết để khỏi phải đáp ứng. Họ không muốn yêu trả lại nhưng họ cũng không muốn mất mọi người yêu mè họ.

— Con phải để piông những người đàn bà đẹp. Đàn bà càng đẹp chung nào càng tàn ác và nhiều đối trả bấy nhiêu...» Những lúc nghỉ ngơi Kiều Dung, Mạnh vẫn nhớ lời lời Hán Tố Tố trói trăn cho Trương và Kỳ trong Cô Gái Đà Long. Nhưng Mạnh chỉ nghĩ được khi xa nàng thời. Mỗi lần trông thấy đôi mắt Kiều Dung sáng lèn khi thấy chàng đến Mạnh lại quên hết. Nàng coi chàng như một người bạn thân không hơn không kém, một người bạn nàng có thể tin cậy và gài dây tam sự. Nàng không biết Mạnh là bạn học cũ của chồng nàng. Và họ đã đồng ý dấu vụ nàng nhảy xuống sông, tất nhiên là không thể có chuyện giri thiệu chàng với hàng nàng. Họ lảng lặng đặt người chồng ra ngoài cuộc. Mạnh sung sướng và hào hứng đóng vai luật sư rảnh rỗi, có văn phòng riêng và chỉ làm việc lao vào thích, một người đàn ông hào hoa giúp một thiếu phụ lịch sự quên nỗi buồn phiền. Nàng coi chàng như một người đàn ông hào hoa lịch sự chiều chuộng, làm vui đàn bà mà không đòi hỏi gì ở người đàn bà hết. Và Mạnh phải đóng chun tròn, cho đẹp vai trò ấy, mặc dù chàng không hợp với vai trò đó chút nào.

Cả hai cùng tránh không nhắc đến chuyện nàng nhảy xuống sông. Đôi mắt nàng sáng lèn, nét mặt nàng tươi hơn mỗi khi chàng tới gần cho chàng biết nàng cảm ơn chàng đã cứu nàng thoát chết. Nhờ vụ đó, chàng được hưởng cái quyền quen biết với nàng. Nhiều lúc Mạnh thấy rõ ràng nếu buổi sang trời đẹp ấy Kiều Dung không nhảy xuống sông, chàng sẽ không bao giờ được diễm phúc gần nàng chàng sẽ mãi mãi chỉ là một phà trinh thám tư gần như thất nghiệp. đi theo nàng trong ít ngày rồi bỏ cuộc. Nàng sẽ không bao giờ biết là cuộc đời này có một người đàn ông tên là Mạnh.

Một người đàn ông yêu nàng.

Rồi mỗi đêm trân trọng căn phòng đặc thù, Mạnh khô sở và đêm nào trước khi ngủ được chàng cũng đi tới quyết định : sáng mai việc làm đầu tiên của chàng là đi tới gặp Thịnh, nói cho Thịnh hay mọi chuyện, kể cả chuyện chàng đã thăm yêu Kiều Dung, để chấm dứt, để Thịnh nhớ người khác theo dõi Kiều Dung.

Từ rồi mỗi buổi sáng, quyết định của khuya đêm qua tiêu tan không còn chút dấu vết gì trong óc Mạnh, như chàng chưa từng bao giờ quyết định sẽ nói hết sự tình với Thịnh. Ý nghĩ đầu tiên trong ngày của Mạnh, ý nghĩ mờ hờ đến trong tiềm thức Mạnh ngay cả khi chàng chưa tỉnh giấc hẳn, là ý nghĩ mau mau đến nơi hẹn với Kiều Dung. Ngay cả trong giấc ngủ, chàng cũng mơ đi chơi với nàng. Mạnh như chỉ sống để được gần Kiều Dung.

Buổi sáng, nếu trời nắng đẹp, Mạnh ngồi đến chuyện đưa Kiều Dung đi chơi ngoài đường phố. Nếu là trời âm u, chàng cũng nghĩ đến chuyện đưa nàng ra khỏi thành phố. Cuối cùng bì ngoài cũ kỹ nhưng đàn máy còn rất mảnh của Mạnh như một phi thuyền đưa chàng và nàng rong chơi trong không gian đầy mới lạ, đầy lạc thú,

Mạnh yêu Kiều Dung, nhưng tình yêu của chàng gần như một chiêu. Chàng không đòi hỏi trả lại,

nhưng chỉ cần chàng yêu nàng là đủ. Mạnh yêu nhưng không hề nghĩ đến sự gần nhau về xác thịt tuyệt đỉnh của tình yêu nam nữ. Chàng chỉ cần được gần nàng, được nghe tiếng nàng nói, được ngửi mùi hương đàn bà từ người nàng...

Nhiều lúc, nghĩ đến chuyện đến kề thật mọi chuyện với Thịnh, Mạnh nghĩ rằng nếu chàng kẽ hét, Thịnh cũng chẳng giận chàng. Vì chàng có gì để giận. Mà chàng cũng chẳng có gì để thù thật nhiều với Thịnh. Rất có thể Thịnh sẽ thương hại chàng, như người đàn ông có vợ đẹp, thương hại kẻ nghèo khó thèm muốn được vào địa vị của mình. Chinh ý nghĩ sẽ bị Thịnh thương hại đà ngán không để cho Mạnh nói thật. Nhưng chàng không biết như thế...

Và chàng cũng thắc mắc nhiều về tình trạng tinh thần của Kiều Dung. Nhiều lúc chàng nghĩ rằng nàng đau thần kinh — nếu không, làm sao giải thích được cái bệnh chan đói, buồm rầu và duyên cờ của nàng ?? Chứng bệnh chan đói của Kiều Dung là có thật. Càng dã chằng chứng kién cạnh nàng nhảy xuống sông tự vẫn đó là gì ?? — Nhiều lúc khác chàng lại thấy nàng bình thường như tất cả mọi người. Ít nhất, nàng cũng yêu đời hơn nhiều người đàn bà khác mà chàng biết ở cõi đời này, mặc dầu số đàn bà mà chàng được biết rất ít.

Chàng thấy ở Kiều Dung rõ ràng có hai người đàn bà. Và hai người đàn bà ấy khác hẳn nhau. Một Kiều Dung yêu đời, ham sống, da tính, thích rong chơi, cười nói nhiều, duyên dáng. Nói tóm lại, một Kiều Dung thật đáng yêu, đáng mến. Một Kiều Dung tối tăm, ảm đạm, huyền bí, khó hiểu, lạnh lùng và xa xỉ. Người đàn bà thứ hai này trong Kiều Dung làm cho Mạnh sợ.

(CÒN TIẾP)



Đông và Tây

Một bà Mỹ dạy học ở Việt Nam, các sinh viên Việt Nam thường bảo bà rằng : « Người Mỹ không thể hiểu được người Á Đông ! »

Mỗi khi gấp điều khó diễn tả, sinh viên lại nói : « Ô, bà không hiểu nổi đâu... » hoặc « Điều này không giải thích được. Chỉ người Á Đông chúng tôi mới hiểu... »

Có bữa sau khi người sinh viên cung lùng tung giải thích một vấn đề và kết luận : « Bà không hiểu nổi đâu ! » ba giáo sư Mỹ trả lời : « Tôi hiểu lắm, hiểu đầy đủ tất cả ».

Người sinh viên có vẻ ngạc nhiên : « Ô, bà hiểu à ? »

« Vâng, tôi hiểu hoàn toàn »

Anh sinh viên thất vọng : « Nếu vậy thi chắc ban này tôi đã giải thích sai hoàn toàn »

MỘT VỤ RASHOMON



Giải thưởng Thi Ca 1971 dưới mắt 5 vị giám khảo

LÊ PHƯƠNG CHI

LTS: Giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật 1971 của Tổng Thống VNCH đã được phát từ trước Tết. Tới nay, bằng dung giải thưởng này lại gây sốt nỗi trong văn giới, vì các vị giám khảo đã không đồng ý với nhau và phơi bày sự bất đồng ý kiến đó trước công luận. Khoảng 10 tờ nhật báo, từ Quốc nhà Nam, Hòa Bình, Sóng Thần đến Chính luận, Quát Cường đều để cắp tới. Mỗi người, mỗi báo có lối nhìn riêng về Giải Thi Ca này, giống như các nhân vật trong phim Rashomon.

Nhà phê bình Lê Phương Chi sẽ trình bày nội vụ cùng qui vị độc giả báo Đời, chúng tôi hy vọng Lê Phương Chi sẽ trình bày một lối nhìn vô tư và đầy đủ nhất.

Trong Tuần báo Khởi Hành số 145 ngày 23-3-1972 thi sĩ Thanh Tâm Tuyền, thư ký tiêu ban Thơ, đã đăng bài «Về giải thơ năm 1971 của Phú Q.V.K Văn Hóa».

Trong bài này, Thanh Tâm Tuyền xác nhận:

«Với tư cách thư ký của hội đồng chấm giải tiêu ban Thơ, tôi xác nhận trước đây luận kết quả

bên bàn kết quả tiêu ban Thơ thiếu chữ ký của thư ký tiêu ban Nhàn, và nhất là biên bản không do thư ký tiêu ban lập theo hàng lệ...

Thanh Tâm Tuyền đã tường thuật diễn tiến buổi họp ngày 18-1-1972 tại nhà thi sĩ Vũ Hoàng Chương, chủ tịch Ủy Ban Buổi họp đó, diễn ra gần đúng như lời tường thuật của thi sĩ Vũ hoàng Chương nói với bồn bao dưới đây. Trong cuộc họp này, các giám khảo đã đồng ý trao giải cho thi sĩ Trần Tuấn Kiệt dù rằng bài bỏ phiếu thi thi sĩ Trần Dạ Từ đã được đa số thuận với «phiếu làm Thơ Yêu Em». Sự thỏa thuận này được ghi vào biên bản. Nhưng sau đó thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã nộp tại phủ Q.V.K một biên bản khác. Thanh Tâm Tuyền viết:

«Theo thông lệ của năm trước, biên bản do tôi lập viết tay chỉ có một bản duy nhất được trao cho ông Vũ Hoàng Chương. Chủ tịch tiêu ban, để chuyên đến ban tổ chức.

Ông Vũ Hoàng Chương đã thu tiêu từ biên bản duy nhất ấy, lập một tờ biên bản khác trong một phiên họp được triệu tập hồi hôm ngay sáng hôm sau, ngày 19, mà tôi không hay biết, tại Phú Q.V.K. May mắn kết quả giải thi tập. Biết tin, tôi có gặp ông Vũ Hoàng Chương để nói ông không nên làm việc ấy yêu cầu ông triệu tập một phiên họp khác dày đủ tiêu ban ban cài lại để giữ hòa khí và nhất là tư cách của ông, người mà cho đến lúc ấy tôi vẫn còn muốn trọng nể. Ông khăng khăng không đổi ý, và khuyên tôi nên ký vào tờ biên bản ông đã đề sẵn trên Phú Q.V.K. Tôi trả lời tôi không ký tờ biên bản trái phép.»

Ngoài ra thi sĩ Thanh Tâm Tuyền cho rằng ông Vũ Hoàng Chương đã có thái độ bất nhất vì lúc họp ông bị áp lực của những lời nhân nghĩa, sau đó ông lại đổi ý.

«Giải thử năm nay từng xảy ra sự bất thường là ông Hà Thương Nhàn đứng lên thết trình về nhân nghĩa đạo đức trong phiên họp và những người khác trong thực với mình không bị khuynh đảo bởi bộ mặt nhân nghĩa, cứ khui phiếu bình thường — Bùi Giang

— Trần Tuấn Kiệt bị loại — chắc chắn tôi vẫn chấp nhận như thường. Cuối cùng, thi sĩ Thanh Tâm Tuyền kết luận:

«Nay đã nói, đến phút chót, tôi vẫn trong chờ sự phản ứng. Nhưng không có Điều tôi tiếc nhất là ô.T. D. Từ đã không đủ can đảm từ khước giải thưởng trong khi ông là người biết rõ mọi chi tiết của phiên họp ngày 18-1. Ông đã tự hạ khi nhận giải được phát cần cứ theo biên bản đã bị sửa đổi, thiếu chữ ký, không có bằng ghi. Tôi tiếc vì trong lá phiếu khi vòng đầu của tôi, ông là người tôi sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp.»

Nói chuyện với thi sĩ Vũ Hoàng Chương về giải thơ năm 1971

Tôi gặp thi sĩ Vũ Hoàng Chương tại nhà riêng ở đường Vườn Chuối Sàigon vào một buổi tối. Lúc đầu ông Chương bảo ông không cần thành minh, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Sau khi nghe tôi nói mục đích chúng tôi là tìm hiểu sự thật vì đây không phải là chuyện riêng tư, mà sau bài báo của Thanh Tâm Tuyền áu chuyện này không còn riêng trong nội bộ của Hội đồng chấm giải tiêu ban Thơ, mà tự nó đã trở thành một vấn đề sẽ được lich sử phản ánh sau.

— Xin ông cho biết cuộc bầu phiếu trong cuộc họp hôm 18/1 tại đây đã diễn ra như thế nào?

— Gần đúng như ông Thanh Tâm Tuyền đã nói trong bài báo đăng ở Khởi Hành: TT Tuyền đề nghị bỏ phiếu kín, mỗi người được ghi vào phiếu 3 tác phẩm của riêng người mà mình thích trao giải cho người ấy. Tác phẩm nào được 2 phiếu sẽ được vào vòng hai, ở vòng hai tác phẩm nào được 3 phiếu sẽ được vào chung kết. Tác phẩm nào được 4 phiếu sẽ trúng giải. Tất cả bỏ phiếu theo đề nghị này của ông TT. Mọi người viết phiếu xong, tôi đang cầm 5 lá phiếu trên tay, ông Hà Thương Nhàn hỏi TT Tuyền sao không trinh bày ý kiến đã định này hôm trước cho Hội đồng biết. TT Tuyền trả lời: «đề chờ khui phiếu đã». Ông Nguyễn Sa bảo: «không được, nếu muốn nói gì thì nói trước khi khui phiếu, chờ khui phiếu là phải làm theo kết quả của

cuộc đầu phiếu». Liên đó ông Hà Thương Nhàn đứng lên kêu gọi Hội đồng phát giải Trần Tuấn Kiệt (đang bị giam ở Quận lao), giúp Kiệt về ăn Tết với gia đình, vì đến ngày lãnh giải, Kiệt sẽ được thả.

Bấy giờ tôi đang nắm 5 lá phiếu trong tay, tôi lặng thinh suy nghĩ. Nguyễn Sa nói: «Tr. Tuấn Kiệt đã được giải Thơ năm 1969 rồi, bay là du di tác phẩm «Niềm Hoan Lạc Thần Linh và Ngục Tú» của Kiệt sang phần Truyền Thơ để phát giải cho Kiệt để cứu Kiệt ra tù. TT và tôi nói: «làm như vậy ban tổ chức sẽ không chịu vì trái nguyên tắc của họ đã đặt ra. Bấy giờ tôi

đề nghị chờ mở phiếu xem sao. Tất cả đồng ý, tôi mở 5 lá phiếu: Thanh Tâm Tuyền ghi ba người là Bùi Giang, Trần Tuấn Kiệt, Trần Dạ Từ; Hà Thương Nhàn ghi Cao Tiêu, Tạ Ty, Trần Dạ Từ; bà Mộng Tuyết ghi Vi Khuê, Phạm Thiên Thư, Trần Dạ Từ; Nguyễn Sa ghi Trần Dạ Từ, Vi Khuê; tôi ghi trên phiếu duy nhất có một người là Vi Khuê.

Kết quả cuộc kiểm phiếu: Trần Dạ Từ 4 phiếu, Vi Khuê 3 phiếu, Trần Tuấn Kiệt chỉ được 1 phiếu do TT Tuyền bỏ.

TT Tuyền nói: «như vậy là Trần Dạ Từ được giải, thôi nhường lại cho Trần Tuấn Kiệt». Nguyễn Sa đưa ý kiến là nên tính bên lý, thôi chia đều bằng cách cho 2 giải khuyến khích để mỗi người được một trạm ngắn. Ông Hà Thương Nhàn nói: «một trăm ngàn ăn thua gì, Trần Dạ Từ không được giải năm nay thì năm khác, thôi để hết 400 ngàn cho Trần Tuấn Kiệt». Tôi lo ngại nếu TT Tuyền không chịu thi sao? Hà Thương Nhàn nói: «sẽ thu xếp ổn thỏa».

Tôi ngạc nhiên và đề nghị nên bỏ phiếu lần thứ hai như thế hức của ban tổ chức đã chỉ định, xem ai được trúng giải cho rõ ràng. TT Tuyền có nói: «đã nhường cho TT. TT Kiệt thi còn bỏ phiếu làm chi nữa». Nguyễn Sa bảo: «thì cứ bỏ thử xem sao». Kết quả lần khui phiếu thứ hai: Nguyễn Sa bầu Trần Dạ Từ; Hà Thương Nhàn: Trần Dạ Từ, Thanh Tâm Tuyền; Trần Dạ Từ, bà Mộng Tuyết: Vi Khuê, tôi cũng bầu cho Vi Khuê. Như vậy là Trần Dạ Từ trúng giải.

Sau đó, Thanh Tâm Tuyền là thư ký hội đồng làm biên bản theo như sự vận động của ông: qua ba vòng bầu phiếu, hội đồng đã chấp nhận, kết quả Trần Tuấn Kiệt được trao giải nhất.

Sau đó Nguyễn Sa lo ngại bàn rằng nên ra một thông cáo nói rõ kết cuộc bỏ phiếu là Trần Dạ Từ được giải, nhưng vì chuyện nhân nghĩa cho nên Hội đồng trao giải cho Trần Tuấn Kiệt để cứu nhà thơ này đang bị ở tù.

Tôi bảo làm như vậy không được. Và mọi người cũng thấy rằng ra thông cáo sẽ có nhiều hậu quả tai hại.

Biên bản do năm người ký xong tôi đưa cho thư ký là ông Thanh Tâm Tuyền bảo ông mang lên nộp cho ban tổ chức là ông Võ Long Te trên phủ QVK. Ông Tuyền trả lại cho tôi và bảo rằng ông bận việc riêng, cần sắm sửa để về Đalat. Tôi hãy giữ lấy để vài hôm nữa sẽ nộp, vì ngày 26/1 mới đến hạn chót.

Tiến mọi người về, tôi càng suy nghĩ càng thấy băn khoăn vì chuyện làm của hội đồng vừa rồi: Vì tình cảm mà lấy giải của người này trao cho người kia, nếu sau này Trần Dạ Từ sẽ làm tung câu chuyện lên thì tai hại biết đâu mà lường được, tôi lại là chủ tịch của Hội Đồng này này. Nếu cứ cái đà lấy tình cảm thay cho lẽ công bằng cứ thành tiền lệ rồi diễn tiến mãi, thì giải vàn chương còn nghĩa lý gì nữa. Tôi xem lại mấy lá phiếu bầu vừa rồi, thấy nguy một điểm nữa là chính TT Tuyền đã bầu trong lần phiếu thứ hai cho Trần Dạ Từ và tuyệt nhiên lần này không ai bầu cho Trần Tuấn Kiệt ca, như vậy rõ ràng là tác phẩm «Thơ Yêu Em» của TT đã được Hà Thương Nhàn, Thanh Tâm Tuyền công nhận là trội hơn Niềm Hoan Lạc Thần Linh và Ngục Tú của Kiệt.

Bây giờ phải làm sao cho hợp lẽ công bằng đây? Tôi tự nghĩ chỉ có ba cách: một là triệu tập một cuộc hội nghị khác để hủy biên bản trái lẽ công bằng vừa rồi, lập lại một biên bản khác đúng theo sự thật như kết quả của cuộc đầu phiếu: Trần Dạ Từ trúng giải.

Hai là đưa tất cả câu chuyện và hồ sơ lên xin ý kiến ông Quốc

(Xem tiếp trang 33)



PHIỀU

TÊ ĐÈ

(TIẾP THEO)

Một chiếc phi cơ phản lực phá trường âm thanh làm rung chuyển những tòa nhà của thành phố.

Những âm thanh, những lời ca kêu khóc trong đại hội nhạc trẻ ở Sở Thú làm rung động những chùm lá, những búp cỏ, những sợi tóc tự do, những ác quần phúng túng, những tâm hồn buộn tức.

Tiếng đàn bass là nhịp tim cô đơn, tuyệt vọng phản nổ, hay vui nhộn của tuổi trẻ được khuêch đại.

Rời nhạc, rời cỏ, người ta về thành phố, về nhà đeo cùng một thứ mặt nạ phiền muộn, người ta không gáy được như những con dê trong lồng.

Một buổi chiều đi trong thành phố, ở một ngã tư có đèn đỏ — đèn đỏ thì những con vật phải ngừng lại, đèn đỏ là cái roi đánh trâu bò — Tôi ngừng xe cạnh một chiếc xe Lam có người ngồi đối diện với nhau nhưng không nhìn nhau. Trên chiếc xe có một người đàn bà nhà quê ôm trên lồng một cái lồng để đem bán cho con nít. Một người đàn bà như không còn cảm giác. Trong lồng tiếng đê gáy ran giữa tiếng động cơ.

Con người có thể gáy như con dê đó giữa những âm thanh cuồng nộ của văn minh được không?

Một thi sĩ lấy tên tập thơ của mình là «Nhạc Đê». Tôi chưa nghe thấy đê tấu nhạc. Có thể hồi còn bé tôi được dự những buổi hòa nhạc êm dịu đó ở đồng nội.

Nhưng tôi biết một truyện đê, không phải như đê, Người Nghĩa quân tên Y. Anh đeo một khẩu Carbine.

Anh được lệnh đến khu nhà chị X trong xóm đê dò xét xem chồng chị, một cán binh VC có về hoạt động không. Khi anh đến gần nhà chị, anh thấy mấy đứa con nít ngồi quanh những cái cối để làm bằng tre. Chúng đang say sưa đùa đê. Người Nghĩa quân chợt quên nhiệm vụ ngồi xuống xem bọn con nít nhập cuộc vui. Lúc đó anh là con nít lớn.

Có hai con đê lớn đấu với nhau sau khi được hai đứa bé tóm râu xoay tít. Cuối cùng một con đê thắng và con đê kia bị thương nặng. Đứa bé có con đê thắng trận là con trai chị X. Anh Nghĩa quân biết điều đó, bày giờ thi anh chơi trò chơi của người lớn. Anh cười với đứa bé và hỏi:

— Dê cháu bắt ở đâu mà ác ôn thế?
Thầy bé mỉm cười trả lời:
— Bố cháu bắt cho cháu đấy!

— Bố cháu có ở dưới đất như con đê này không?

— Cháu không biết, Lâu lâu cháu gặp bố cháu một lần thôi.

— Bố cháu có súng như chú không?

— Có chứ.

— Có giống súng này không?

Thằng bé lắc đầu:

— Không! Súng của bố cháu khác súng của chú.

Người nghĩa quân bỏ đi.

Mấy hôm sau, thằng bé thấy mẹ nó khóc. Nó hỏi mẹ:

— Sao mẹ khóc?

Mẹ nó không trả lời.

Một hôm thằng bé bảo mẹ con đê chép rồi mà không thấy bố bắt đê về cho nó; mẹ nó bảo:

— Từ nay bố không còn mang đê về cho con được nữa. Bố con đi xa rồi.

Chứng nào còn bom đạn, nhiều người bố sẽ đi ra, đi thật xa. Và đi thật xa như thế thì không thể nào đem đê hoặc phi cơ ráp bằng vỏ dạn về cho con chơi được.

Các cô xưởng ngàn viên ở đài phát thanh và đài vô tuyến truyền hình một phần nào phải chịu trách nhiệm về những cuộc đi xa buồn hiu của những người bố Việt Nam đó.

Đúng 10 giờ 30 tối, các cô thường phát ngàn: Xin quý vị điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe, xin cảm ơn quý vị.

Âm thanh lớn thi làm người ta mất ngủ — Valium No 5 — Binoctal — Tranquani — Phénergan — Valergan...

Các cô hãy đọc lại cho dân Việt Nam, cho con người như thế này:

*Xin quý vị điều chỉnh âm thanh của những khẩu M16, AK47, 105, 175, hỏa tiễn 112, bom B52 vừa đủ nghe để khỏi làm phiền những người khác đang cần nghỉ ngơi, nhất là các con nít. Xin cảm ơn quý vị.

Nếu các cô không đọc như vậy, thì những viên đạn, những trái bom sẽ nổ toang và làm tắt tiếng đê.

Tiếng đê tắt thi người bố không biết đê ở đâu mà tìm đến bắt. Con nít sẽ không có đê chơi.

Thì người đàn bà nhà quê ngồi trên xe lam không biết đê ở đâu mà tìm đến bắt. Con bà ta sẽ đòi vì không có tiền bán đê. Con nít thành phố sẽ không có đê chơi.

MỘT VỤ RASHOMON...

(TIẾP THEO TRANG 31)

Vụ Khanh và giải pháp thứ ba là không nộp biên bản ngụy tạo do cuộc họp vừa qua, mà tôi tự làm một biên khán đúng theo như kết quả của 5 là phiếu mà tôi còn giữ, rồi sẽ đưa mọi người trong Hội đồng ký sau. Chỉ có giải pháp thứ ba này là tiện nhất, vì mời họp lại thi TT Tuyền ở Dalat về Saigon không cho biết ở địa chỉ nào thi làm sao triệu tập, còn làm theo giải pháp thứ nhì là trao quyền cho phủ QVK thi Hội đồng chấm giải không còn giá trị gì cả, khi đã nhờ sự can thiệp của chính quyền. Tôi làm theo giải pháp thứ ba, là tự làm lấy một biên bản

Các cô là những kẻ phạm tội trọng. Có thể Chúa tha tội cho các cô, nếu các cô vào nhà thờ xưng tội với Cha (hay đến với Cha) bằng quần áo kín đáo không thì các cô lại phạm thêm tội xác thịt.)

Cũng có thể Chúa tha tội cho các cô, vì đó là tội của Bộ Thông Tin.

Tôi thích àn thanh của im lặng. Tôi và nàng nghe bản The Sounds of Silence với nhau một chiều ở Ritz trong một chương trình nhạc trẻ của Trường Kỳ. Chiều đó nàng mặc áo màu cổ có những bông hoa trắng. Ông Đô trưởng thành phố này không được phát tiền để trồng hoa cho thành phố nên những đứa con trai con gái thích mặc quần áo hoa để tạo những vườn hoa. Họ không được ca tụng nếu không muốn nói là họ đã bị nhốt vì những bông hoa màu tuyệt đẹp đó!

Những Hippies Mỹ cũng bị nhốt vì nhiều tội, kể cả tội trồng hoa trên thân thể như thế, vì vậy họ gọi cảnh sát là heo — Pigo!

Những Hippies Việt Nam dễ thương vô cùng. Họ không gọi cảnh sát là heo, họ không đánh cảnh sát bằng một bông hoa.

Tôi chót nhớ truyện về một anh chàng Hippy Mỹ. Trong một cuộc bạo động, anh chàng bị cảnh sát, bị theo, tóm cổ lại trận với một khúc cây trên tay. Heo hỏi:

— Tại sao anh không ở nhà mà xuống đường?
Anh Hippy trả lời với một nụ cười:

— Nhà của tôi trẻ là đường phố. Nhà của người già, của những kẻ chậm tiến, của heo là cái nhà có tường, có cửa, có khóa và có nóc.

Heo hỏi:

— Anh định dùng cây đánh lui tôi phải không?

— Không! Tôi cầm cây là để nhắc nhở các ông nén về với cây cỏ với thiên nhiên, bỏ thành phố, bỏ túi cui, bỏ mặt nạ, bỏ hơi cay, bỏ súng về với TÌNH YÊU và HÒA BÌNH — LOVE — PEACE.

CÒN TIẾP

nói cho anh, nếu anh bận thi chúng tôi cứ ký biên bản trước, rồi đề biên bản nơi Phủ QVK này mai gi anh ghé lại ký cũng được, vì tôi lập biên bản đúng theo các lá phiếu đã bầu trong ngày 18/1 chứ không có gì khác. Ha Thượng Nhân có hỏi tại sao không giữ đúng như trong biên bản đã lập hôm qua. Tôi nói làm như vậy trái lề công bằng, và mình làm áp lực với Tổng thống như vậy nhỡ Trần Tuân Kiệt không được thả thì sao? Nhất là Trần Tuân Kiệt sắp được tha do cuộc vận động của Hội Bút Việt như Nguyễn Sa đã cho biết.

Hôm 20/1, tôi đi nhờ xe Nguyễn Sa lên phủ QVK thì đã thấy bà Mộng Tuyền ở đấy rồi. Tôi mời bà

(Xem tiếp trang 51)

Tướng và người

(TIẾP THEO TRANG 10)

Đức Cha cho rằng ông hách quá, l. thống cần cho ông thất sủng, ít lâu đê sau này dùng lại ông.

Tướng Oai làm Tướng Muối từ 1959 tới 1962. Tới đầu 1963, ông mới được tổng thống Diệm dùng lại ở chức Giám đốc Nha Chiến Tranh Tâm Lý. Nhiều người tưởng ông sẽ trung thành với TT. Diệm nhưng tới ngày lật đổ họ Ngô, trong bản tuyên cáo của các tướng lãnh đứng đầu là Tướng Dương Văn Minh, người ta nghe có tên Thiếu Tướng Trần Tử Oai.

Tướng Oai kêm nhiệm chức Tổng Trưởng Thông Tin trong chính phủ Nguyễn ngọc Thơ. Ba tháng sau, Tướng Nguyễn Khánh râu đê từ QK 2 bay về Sài Gòn làm cuộc chỉnh lý, vồ một lô Tướng cho di ngãm, Tướng Oai mất chức và đi vào quên lãng luôn.

Thời làm TT Thông Tin, Tướng Oai là người ký giấy phép cho ra một lô nhật báo. Thời đó, gần như ai có đơn xin phép cũng được ra báo, gây ra tình trạng loạn báo sau cảnh mạng.

Tướng BA CỤT

Cuộc đời phỏng viễn nhà báo của tôi đã cho tôi có dịp ba lần gặp Tướng Ba Cüt. Cả ba lần đều ở trong thời kỳ vinh quang của ông. Chỉ khi ông bị Chánh phủ Diệm bắt, đưa ra tòa và xử tử là không có tôi. Năm đó, tôi tạm bỏ nghề làm báo để đi làm cho Mỹ.

Lần đầu tiên tôi gặp — nói là trông thấy thì đúng hơn — Ông Ba Cüt là một lần ông kéo quân về hợp tác với chánh phủ Quốc gia ở Thủ Đức. Ngày đó vào năm 1951 và ông Ba Cüt mới được deo lòn Thiếu Tá. Ông cứ kéo quân về hiệp tác với Pháp, với chánh phủ Quốc gia được vài tháng lại kéo quân ra đi. Đã rồi ít lâu sau đó ông lại trở về. Mỗi lần về như thế ông lại lên lon và quân đội của ông lại có thêm một số vũ khí.

Lần ấy, Tướng Nguyễn Văn Hinh Tổng Tham Mưu Trường QL VN, đại diện chánh phủ Quốc gia xuống Thủ Đức chủ tọa lễ tiếp

nhận sự trở về của lực lượng Ba Cüt. Lê tiếp nhận được tôi, chức ở sân vận động Thủ Đức. Tôi thấy binh sĩ của ông Ba Cüt mặc toàn đồ đen di chèn đất, vỗ khi thết thủ so. Đoàn quân áo đen chèn đất này đi vào sân vận động dưới trời mưa tầm tã trong lúc vị chỉ huy của họ — ông Ba Cüt — ngồi trên khán đài cùng với tướng Hinh và các sĩ quan Pháp-Việt từ Saigon xuống.

Lần thứ hai tôi gặp ông Ba Cüt là ở Saigon. Sau lần về hiệp tác ở Thủ Đức, ông được mang lòn Trung Tá — trước đó ông vẫn tự xưng là Tướng — và được chánh phủ Quốc Gia o bế hết sức, đưa ông đi coi các cơ sở hành chính các trại quân, dài phát thanh vv... như một thượng khách. Lần này tôi được dịp nhìn ngắm Trung Tá Ba Cüt kỹ hơn. Ông mặc xi-vin tóc để dài xuống che kín ống. Mặt ông dài và trông ông giống hệt như diễn viên điện ảnh Trần Hồng Liệt của Hong Kong. Giờ đây mỗi lần đi xem xi-né thấy Trần Hồng Liệt voi khuôn mặt dài và lạnh xuất hiện, tôi thường nhớ tới Tướng Ba Cüt và nghĩ thầm nếu mời Trần Hồng Liệt đóng vai Tướng Ba Cüt thì tuyệt cú mèo. Lần thứ ba tôi gặp Tướng Ba Cüt là trong một bữa tiệc ở Sóc Trăng.

Thời ấy về mặt quân sự các tỉnh hậu giang được chia thành Phân Khu, Tiểu Khu theo như hệ thống Secteur, Sous Secteur của Pháp. Phân Khu Sóc Trăng Bạc Liêu đang do Trung Tá Dương Văn Đức chỉ huy. Vùng đồng que giữa Cần Thơ Sóc Trăng là căn cứ địa của Tướng Ba Cüt — Trung Tá Dương Văn Đức ở Sóc Trăng đặt tiệc khoản dâng Trung Tá Ba Cüt và các sĩ quan của ông.

Khi Trung Tá Ba Cüt cùng đoàn sĩ quan của ông đến tôi dừng ở phe sĩ quan Quân đội QG. Và tôi thấy một sự lạ lùng nhóm sĩ quan trẻ tuổi đi theo ông Ba Cüt sao toàn những chàng trai, anh hùng quân phục đẹp, trong thật hào hoa phong nhã. Thông minh, quan trọng trước nay. Trong

lúc phía sĩ quan QG có nhiều anh em lùn qua sức. Phe QG trong kẽm thê hàn phe Ba Cüt. Nhà quay nón

Về sau tôi mới biết là sĩ quan của Quân đội Ba Cüt đa số là con nhà giàu miền Nam. Họ bỏ tiền nhà ra để được vào quân đội. Hèn chi mà trong họ chẳng lịch sự, chẳng sang, chẳng banh.

Tướng Ba Cüt bị chánh phủ Diệm bắt và xử tử đã gần 20 năm. Nhưng hiện giờ ở trên bến thờ của nhiều đồng bào theo Phật Giáo Hòa Hảo, vẫn còn thấy bảy hình Tướng Ba Cüt. Đồng bô PGHH có ông như một vị Thánh Từ Vi Dao

Tướng DƯƠNG VĂN ĐỨC

Vị Tướng Lãnh VN có duyên nợ nhiều nhất với Tướng Ba Cüt là Tướng Dương Văn Đức. Ông này cũng là ông Tướng có cuộc đời thăng trầm đau thương nhất lịa sú Tướng lãnh xứ này.

Khi Trung Tá Dương Văn Đức làm chỉ huy Trưởng Phân khu Sóc Trăng — Bạc Liêu (1952 — 1956) Trung Tá Dương Phạm Xuân Chiểu bấy giờ mới đóng lòn Đại úy. Sau khi rời quân đội Khu Tự Trị Pháp Diệm của chánh phủ Lê Hữu Tú, Đại úy Phạm Xuân Chiểu gia nhập Quân Đội QGVN và được cử xông Sóc Trăng làm Tham Mưu Trưởng cho Trung Tá D.V. Đức.

Sĩ Quan D.V. Đức xuất thân từ khóa 1 Trường Võ bị Đại học. Ông bắt đầu nổi tiếng trong quân đội QG ở miền Nam từ ngày ông đóng lòn Đại úy và làm Tiểu Đoàn trưởng. Binh sĩ thường bảo nhau: « Đại úy Đức đánh giặc chí lực, gặp địch, ông chỉ dùng cái nút chử không bao giờ nứt ». Huyền thoại « nếp quần của Đại úy Đức không bao giờ gãy » là do việc ông không bao giờ chịu nứt khai gãy địch mà ra.

Kể viết bài này từng sống ở Sóc Trăng thời Trung Tá Dương Văn Đức và Đại úy Phạm Xuân Chiểu ở đó. Đại úy Chiểu đã có vợ con tên Trung Tá Đức vẫn độc thân. Ông sống trong một toa nhà lầu rộng và buổi tối, đi gần toa nhà này, Ngũ Tứ Tú vẫn nghe thấy tiếng đàn Violon có từ trong nhà vọng ra. Hồi ai kêu đàn đó, NTT được biết người kêu đàn chính là trung tá Dương Văn

Đức làm « cù » biểu dương lực lượng đuổi Tướng Khánh đi cho họ, để rồi họ bỏ rơi ông. Người ta nói rằng trước kia ông yêu một em ca - ve tài sắc. Nhưng cô này lại không yêu ông. Ông thất tình và vào trường Võ Bị học. Chính vì thất tình nên ông trở thành chán đời. Khi ra trận ông như người đi tìm cái chết. Nhưng cái chết tránh ông và danh tiếng ông cứ nỗi như cồn. Có thể nói Trung tá Dương Văn Đức là hình ảnh người sĩ quan kiêu mỗ của quân đội Quốc Gia thời đó.

Có lẽ vì ông chỉ huy vùng Sóc Trăng và vùng này là căn cứ địa của ông Ba Cüt, nên ông Đức đã vi nhiệm vụ, phải giao du thân mật với ông Ba Cüt. Do đó mới xảy ra vụ tướng Ba Cüt đã bị vây kín ở Sóc Trăng nhưng được Trung Tá Đức ra lệnh mở vòng vây thả cho chạy thoát. Kể từ vụ này ông Diệm hết tin cậy Tướng Đức. Ông bị cất chức và bị đáy đi Đại Sứ, lưu lạc ở nước ngoài trong sau, bảy năm, Đại sứ Dương Văn Đức gặp được linh yễn ông kết hôn với một bà người Tây Ban Nha có bằng Tiến Sĩ văn chương tới làm việc trong Tòa Đại sứ của ông.

Sau Cách Mạng 63, Trung tướng Dương Văn Đức trở về nước và được trao chức Tư lệnh quân khu 4. Ông kéo quen về làm cuộc biểu dương lực lượng để lật Tướng Khánh. Cuộc biểu dương lực lượng này thành công một nửa: Tướng Khánh bị ép phải ra đi nhưng những người làm cuộc biểu dương lại bị bắt, bị giam cầm và đưa ra tòa xét xử tội trạng. Tướng Đức khi ra tòa đã nhận hết trách nhiệm điều động quân đội về phần ông.

Vào cuối năm 1965, khi hai Tướng Thiệu, Kỳ mới trực tiếp nắm chính quyền, người ta thấy Tướng Đức xuất hiện trong các đường phố Saigon như người điên. Ông hận xin vin, thường là áo sơ mi bỏ ngoài quần Tây, đi dép, nhiều lúc ông để tuột nút áo, phanh bụng, bỏ rốn, đứng ở những ngã tư đường chửi bới om xòm bằng tiếng Đức (thứ tiếng Đức chính xác) và tiếng Anh. Chẳng biết ông chửi ai. Nhiều người bảo rằng ông chửi Mỹ vì ông hận người Mỹ đã hứa hẹn với ông quá nát để

đóng làm « cù » biểu dương lực lượng đuổi Tướng Khánh đi cho họ, để rồi họ bỏ rơi ông.

Dù vì nguyên nhân nào đi nữa Tướng Đức cũng là vị Tướng sa đoan nhất trong quân đội VNCH. Báo SỐNG có lần đã viết một phóng sự về ông và làm sôi nổi dư luận. Thời ấy, Tướng Kỳ nắm quyền Chủ tịch UBHP, đã nói về Tướng Đức:

— Quân đội vẫn chu cấp vật chất cho ông ấy đầy đủ, chánh phủ vẫn dành nhà cho ông ấy ở, nhưng ông ấy không chịu. Thị làm thế nào...

Từ giữa năm 1971, người đi đường đã ít thấy Tướng Đức đứng chửi ở ngã tư đường. Hồi này, ông xuất hiện nhiều ở những quán rượu đường Tự do. Khi có người dãi rượu cho ông uống say, tướng Đức vẫn còn chửi rủa bằng tiếng ngoại quốc.

Riêng Ngũ Tứ Tú, kẻ viết bài này mỗi lần gặp lại cựu Tướng Dương Văn Đức là một lần buồn rầu. NTT từng đứng phơi nắng trong hàng quân nhìn Trung Tá Dương Văn Đức quắc thước chanh nhẹn, vững chãi đi ngang, từng ngồi trong ghế báo chí nhìn Thiếu Tướng Dương Văn Đức thuyết

trình về tình hình quân sự trước Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nay cũng chính NTT nhìn ông đứng phơi rốn ở ngã tư đường, mặt tái mịt đen, răng cũng đen, gân cổ chửi bới trước sự dừng đứng của người qua lại...

Năm xưa, khi ra trận nếp quân của đại úy Đức không bao giờ, ấy vì ông không chịu nằm... ! 20 năm sau, Trung Tướng Đức vẫn không chịu nằm — việc điện khung chửi bới của ông cũng là một hành động nỗi loạn, một thái độ đối nghịch, nhưng giờ đây, không những chỉ nếp quần Tướng Đức bị gãy nát mà thôi, cả người ông, cả tâm hồn ông đã nhầu, đã nát, đã tan rã. Ông không chịu nằm nhưng ông đã ngã..

Tướng Đức không ngã vì kẻ thù trên mặt trận. Ông ngã vì bạn ở hậu phương. Ông là hình ảnh tượng trưng sự xuống dốc thê thảm của những người hết quyền ở quốc gia đang xáo trộn, đang thay đổi này. Biết bao giờ chúng ta mới có một vị Tướng hùng như Quang Trung, như Lý Thường Kiệt, hoặc rẻ làm cũng như Mac Arthur, người dâng:

— Old soldiers never dies...

NGŨ TỨ TÚ

HỒ
trên núi nhìn thinh không
lạnh lung cây lá thối
khúc nhạc thiên thu hồng
quanh đáy hồ phơi phới

PHÒNG GIAM
nước mắt người mẹ trẻ
trôi theo chiến tranh tàn
trong khu giam cứu hép
bốn nghìn đời làm than

TRĂNG TÙ
chiều mùa đông
chiều mùa thu
trần gian
đầy sa mù
Ta ngồi nhìn trăng
Trong nhà tù
bạn bè xa vắng
cõi đời thiên thu

TRẦN TUẤN KIỆT

KẾ / BẢN / MÁU

nguyễn thuylong

CHƯƠNG II

- Tại sao hôm nay mà đi ngủ sớm quá vậy ?
Gã ăn mà cựt giờ thu dọn bình trà :
- Hôm nay tôi thấy mệt, anh Sáu cũng nên đi ngủ đi, ngày mai anh còn nhiều chuyện phải lo.
- Ừ ngày mai biết bao nhiêu chuyện, nhưng đâu sao thì tôi mai con Nhiên cũng về qua đây.
Nghe nói đến con Nhiêu gã ăn mà sáng mắt lên:
- Thiệt sao anh Sáu.
- Thiệt chờ, dù muốn dù không đưa con gái hiểu thảo như con Nhiên cũng phải nghĩ đến cha mẹ sinh thành ra nó, đâu có thể tham phú phụ bần được. Gã ăn mà cựt giờ hỏi dò :
- Nó về qua đây thời hay là có ở lại.
- Cũng chẳng biết được, theo tao nghĩ thi có lẽ chỉ về qua để sắp đặt lại chuyện gia đình rồi đón vợ chồng tao tới đăng đó ở.
- Fẳng đó là đăng nào ?
- Đăng nhà nó, bay ít ra thì cũng thuê cho vợ chồng con cái tao một căn nhà đăng hoàng chờ đâu có ở đường ở chợ này mãi được.
- Tôi nghĩ rằng bà nhà giàu kia muốn xin con



Nhiên của anh thi cũng có điều kiện chờ anh đâu có cho không.

- Hắn nhiên rồi, tôi làm sao cho không được.
Lão Sáu uống cạn ly trà đắng ngọt, dung dầy:
— Thời tao cũng về, ngày mai tao có nhiều chuyện, còn vụ thẳng Tí nhà tao nữa.
- Tôi có thấy nó hồi sáng khi nó bị lính bắt.
Lão Sáu uể oải :
- Tao vẫn chưa hết xui xẻo.

Lão Sáu khệnh khạng đi, gã ăn mà cựt giờ cũng chui vào trong căn lều của gã. Gã thao thức không ngủ được vì nghĩ đến con Nhiên, nghĩ đến thái độ của lão Sáu, nhất định có chuyện gì mờ ám.

Ngoài trời bắt đầu nổi gió, một cơn mưa sập tới, cơn mưa như đầm hôm qua. Gã ăn mà cựt giờ càng thấy buồn bã.

PHẦN HAI

Khi Nhiên được đưa về nhà, nàng mệt đùi người nàng chỉ muốn ngủ một giấc cho đỡ con mắt. Nàng nói điều ấy với mẹ Tâm Thành.

- Mẹ Tâm Thành với nụ cười, ánh mắt dịu dàng:
— Ủng, nhưng bây giờ con cần phải chích thuốc

lại sức khỏe, kể đó con đi ngủ, muốn ngủ
nào thì ngủ...

Mẹ lén tiếng gọi người làm trong nhà, mẹ sai
y tá và làm một bữa ăn sáng cho Nhiên.

Nhiên ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa, cẩn
nhỏ khách riêng của mẹ Tâm Thành được trang
bằng những màu sắc dịu mắt, tiếng máy điều
không khí chạy rất nhẹ, mẹ Tâm Thành rút một
thuốc lá hiệu Jasmine từ trong
túi thuốc ra, cắp trên hai đầu ngón tay, chiếc bật
xinh xắn xoe lên một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy
tia diệu thuốc. Mẹ Tâm Thành thở một hơi khói
thở ngát, mùi khói thơm mà Nhiên chưa từng ngửi
này lần nào, giọng mẹ chân thành:

— Lát nữa con cố gắng ăn cho hết một miếng bit
t, uống một ly sữa tươi và húp ba cái hột gà nhúng
vết sồi, con sẽ thấy người khỏe liền, à con còn
chích một mũi thuốc khỏe nữa chờ.

Mẹ Tâm Thành luôn luôn giữ nụ cười trên môi,
vuốt ve mái tóc của Nhiên, vuốt ve cái cổ thon
đẹp của nàng :

— Ma biết con mệt, ông tướng đó là nỗi tiếng
đó con, nhưng rồi sẽ quen đi, con được tắm bồ té
rồi thì chẳng lo gì hết.

Sự mệt mỏi ngấm vào người Nhiên, nàng chẳng
biết nói năng gì hết, đêm hôm qua nàng mất ngủ,
ông đã hành hạ nàng suốt một đêm, nàng cảm nhận
rằng hắn ta khỏe, nhưng hắn không phải loại đàn
ông làm đàn bà thỏa mãn, hắn thua xa thẳng án
mày cựt giờ. Nghĩ đến gã ăn may cựt giờ Nhiên mới
chợt nhớ ra rằng nàng có hẹn hắn đêm qua qua,
Mẹ Tâm Thành ngắt ngang ý tưởng của Nhiên :

— Nhiên con thấy thế nào ?
Nhiên ngược lên, trả lời khẽ:

— Con mệt.

— À điều đó là dĩ nhiên rồi, ma biết, bởi vậy
ma mày phải lo lắng cho con tất cả mọi chuyện...

— Dạ cảm ơn ma.

Nhiên cũng nghĩ đến mẹ nàng, đến cái gia đình
lộn xộn của nàng, nàng lén tiếng hỏi :

— Ma con có tội không ?

Mẹ Tâm Thành rùn vai một cái :

— Ôi thôi, ma con thì khỏi phải nói rồi, ma
chơi với ma con từ khi ma con còn con gái mà,
ma đâu có lạ gì. Con ở đây thi ma con tội hoài
hoài... Sáng nay chưa thấy tời, nhưng từ giờ đến
trưa thi thế nào cũng tới, ma nói thiệt, ma con
không biết điều...

Nhiên cúi gầm mặt, mẹ Tâm Thành tiếp :

— Nguyên trong ngày hôm qua mà con lấy của
ma cũng bộn tiền, nhưng kèm qua mà nằm nghĩ lại
rồi, ma không thể chiều ma con như thế được. Ma
con ăn tiền đâu như thế thi con còn có gì đâu.

Một chút bất mãn dậy lên trong lòng Nhiên,
nhưng nàng không nói ra, nàng quá biết tình nết
của ma nàng, bà chỉ có tiền, có tiền là bà vui mà
thôi, bà có thể làm bất cứ cái gì miễn là có tiền.
Bà thêm tiền từ lâu quá rồi. Nàng biết như vậy,
nhưng không lẽ nàng lại nói xấu mẹ, nàng uể oải
nói :

— Gia đình con nghèo...

Mẹ Tâm Thành cướp lời البن :

— Ma biết điều đó, mà đâu có phải không biết,
ma cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng thử hỏi rằng ba
con, những đứa em con có được miếng nào không.
Con là đứa con chí hiếu, con nghĩ như thế là phải,
nhưng khổn nỗi mà con vò trách nhiệm, đâu có
phải là người đàn bà biết lo cho chồng cho con, con
có tin rằng ba con, các em con được châm mắt vào
tiền mà con mang về không ?

Câu hỏi của mẹ Tâm Thành đầy thực tế, câu
hỏi khiến Nhiên phải suy nghĩ, đúng vậy, mẹ nàng
là một người đàn bà vô trách nhiệm, người đàn bà
chỉ biết có tiền, mẹ Tâm Thành bồi thêm một câu :

— Con làm việc với ma, mà co con như con để
của ma, nhưng không phải vậy mà má bóc lột con
đâu, mà sòng phẳng, tình mà con là má con. inà
tiền bạc là tiền bạc. Nếu con bằng lòng cho má con
nhận hết cả tiền con kiếm được mà sẽ đưa liền.

Nhiên ngắt lèn, nàng chưa kịp có phản ứng
gi, mẹ Tâm Thành nói liền :

— Ma nói vậy thi nói chờ ma không thể đưa
tất cả tiền nong của con cho ma con được, đây là
đồng tiền xương máu khí huyết của con...

— Dạ.

— Con sẽ thấy ma nói có lý, mà thành thật
khuyên con, con không thể dễ dãi như thế được.

— Dạ, chiều nay ma cho con về qua nhà.

— Con không cần về thi bà cũng mò tới, chỉ
lát nữa thôi, nhưng ma nói cho con hay rằng ma
không dề cho bà lên dày làm phiền con đâu.

Bữa ăn sáng được một chị người làm mang từ
dưới bếp lên mẹ Tâm Thành dựa tay vào việc săn sóc miếng ăn miếng
uống cho Nhiên. Mẹ dùng dao ăn cắt nhỏ từng miếng
thịt, đút cho Nhiên ăn, mẹ khéo léo đến Nhiên
cũng chẳng thể ngờ vực được. Mẹ luôn miệng nói :

— Con phải chịu khó ăn uống, con phải làm bồ,
nghe này là nghè bạc bõe nếu con không chịu giữ
gìn chỉ một thời gian rất ngắn con sẽ hư cả người.

Mẹ Tâm Thành ép Nhiên ăn hết bữa ăn sáng,
nàng cảm thấy người tỉnh táo, nàng ăn xong, một
chị đàn bà xách thùng thuốc vò phồng, mẹ Tâm
Thành nói ngay với chị ta :

— Nè, chích cho con gái tôi một mũi thuốc đi.

(CÒN TIẾP)

Viết giản dị

Muốn viết văn giản dị, tránh các trạng tự, liên
tự, giới tự, chỉ định tự v.v...?

Có một phương pháp giản dị.

Một nhà báo đã thay thế tất cả chữ « rất » bằng
chữ « thấy mẹ ». Anh ta viết rằng : « Một buổi sáng
trời đẹp thấy mẹ. Nàng tươi tinh thấy mẹ. Tôi đưa
nàng ly nước lạnh thấy mẹ. Tôi sung sướng thấy mẹ.
hạnh phúc tràn trề thấy mẹ. »

Bởi vì ông Tông thư ký tòa báo là người rất dạo
mạo, câu văn trên được sửa thành : « Một buổi sáng
trời đẹp. Nàng tươi tinh Tôi đưa nàng ly nước lạnh.
Tôi sung sướng, hạnh phúc tràn trề. »



DOAN QUOC SY

Luận về tiểu thuyết

(TIẾP THEO)

BIỂN CỔ QUYẾT ĐỊNH (TRAGIC MOMENT): Đây là giây phút nhân vật chính của vở kịch sau một hồi do dự quyết định nghiêm bắn về một phía.

Trong Macbeth thì đó là lúc Macbeth quyết định theo lời vợ. Ẩn dao găm bước tới phòng vua hành thích.

TAI BIỂN BÙNG NỔ (The catastrophe): Sau đó động tác kịch rộn rập, tai biến cuối cùng bùng nổ. Khán giả phải cảm thấy những diễn biến hết sức hợp lý, tựa như đã nỗi niềm phải vậy, và vở kịch từ màn đầu đến màn cuối đã thể hiện được trọn vẹn dòng tư tưởng tuy phức tạp mà vẫn đồng nhất của kịch tác gia.

So sánh tiểu thuyết với kịch

Đối tượng của kịch cũng như của tiểu thuyết là những nhân vật hành động. Ở kịch thì khán giả chứng kiến những hành động của nhân vật trên sân khấu; ở tiểu thuyết độc giả theo dõi những hành động của nhân vật qua lời văn, kể ra nếu so sánh loại tiểu thuyết trinh thám với vở kịch chúng ta thấy có sự tương đồng. Những chương đầu cuốn tiểu thuyết cũng

nhân vật chính chợt sa vào thế bí (trình bày nhân vật và hoàn cảnh). Đây là lúc Macbeth gặp lại ba mụ phù thủy và các bóng ma hiện lên bảo Macbeth chờ lo vì chỉ khi nào rừng biết đi Macbeth mới lâm nguy và trên cõi đời này kẻ nào lọt lòng mẹ ra thì chẳng thể giết được Macbeth.

Tuy nhiên với những loại tiểu thuyết khác đường hướng tiến triển không nhất thiết phải đi từ tối cao điểm qua các giai đoạn kế tiếp để đưa đến chung cục. Kỹ thuật tiểu thuyết (để đọc) có khác với kỹ thuật kịch (để trình diễn). Tiểu thuyết gia với kỹ thuật riêng biệt và thích hợp đã khéo trình bày nhân vật và hoàn cảnh thật sống động ý hệ như có thật ngoài đời sống, đến nỗi không như nhân vật kịch khi hạ màn là dứt khoát như vậy, trái lại ở tiểu thuyết sau khi đọc hết trang cuối, nhân vật còn ám ảnh còn tiếp tục sống tiếp tục hành động trong trí tưởng tượng của độc giả. Vì vậy nó trong tiểu thuyết nhiều khi thay vì một tối cao điểm lớn, chúng ta chứng kiến liên tiếp nhiều tối điểm nhỏ để thể hiện dần cá tính nhân vật. Khi cá tính đã được thể hiện thật trọn vẹn, ấy là tương đương với

tối đỉnh của bên kịch. Và ở tiểu thuyết tác giả có thể dừng lại ở phần tối đỉnh này, coi như phần kết thúc, mặc cho độc giả tự do tưởng tượng thêm.

Chúng ta có thể lấy chương Cháu Ái đầy kịch tính trong phần ba NỬA CHƯƠNG XUÂN của Khái Hưng làm một ví dụ điển hình cho điều này.

Thoạt cũng là phần trình bày nhân vật và hoàn cảnh: Bà Ái lên Phú Thọ gặp Ma, rồi gặp cháu Ái khâu khỉnh làm bác tài ô tô rồi gặp Huy, gặp Mai. Kịch tính của chương này đạt tới mức độ ở cuộc đối thoại này lửa giữa Mai và bà Ái. Nhưng Khái Hưng cũng đã kết thúc chương này ngay vào lúc kịch tính đạt tới mức tối cao độ đó. Và Mai dắt Ái đi, quay lại báo Huy thay mình tiếp bà Ái.

Đó là một trong những điểm khác biệt đáng kể giữa kỹ thuật kịch và kỹ thuật tiểu thuyết.

Ngoài ra đôi bên đều có sở trường và sở đoản riêng.

Kịch trực tiếp trình bày nhân vật trên sân khấu nên về tầm vóc, âm tiếng nói, hành động của nhân vật đi thẳng vào mọi giác quan khán giả. Nhất là với kỹ thuật cực kỳ tân tiến của nghệ thuật sân khấu bây giờ, thì về

phương diện này kịch áp đứt tiểu thuyết. Trái lại tiểu thuyết hòn kịch i chỗ có thể giúp cho độc giả đi sâu vào những suy tư triền miên và thẫu kín nhất của nhân vật. Trên sân khấu một khi màn kéo lên kịch tác gia cũng như trường hợp nhà thơ không được phi phạm thi giờ, trai lại tiểu thuyết gia có thể bỏ ra hàng mươi chương liền tám bối cảnh vật chất cũng như tình thần để một khi nhân vật chính xuất hiện thì sống động lên bội phần. Chính vì vậy mà sức sống âm I của nhân vật tiểu thuyết bao giờ cũng ám ảnh—như trên đã nói—trong tưởng tượng của độc giả lâu, rất lâu về sau so với nhân vật kịch xuất hiện trên sân khấu.

Ấy là chưa kể tiểu thuyết

lòng tràn ngập khắp các hang

ngõ lẻ, rõ ràng có ưu thế về bề

rộng hơn là nghệ thuật sân khấu

vết nhiều.

Sau cùng, điều này chúng ta

thờ quên: Hãy nhìn sâu vào mà

so sánh nội dung và hình thức kịch với nội dung và hình thức tiểu thuyết! Cả hai đều khác nhau như chim bay trên trời với cá lặn dưới nước. Hãy tưởng tượng một vở kịch được viết lại thành tiểu thuyết vở kịch còn đâu là cá tính của nó nữa? Cũng như một tiểu thuyết được dựng thành kịch (tất nhiên tiểu thuyết đó phải nhiều kịch tính lắm mới làm thế được) làm sao mà ánh đèn sân khấu soi được hết những ánh khói tăm tinct đã được phô diễn dưới ngòi bút của tiểu thuyết già?

Bliss Perry khi kết thúc chương so sánh kịch và tiểu thuyết trong cuốn sách của ông đã nói tiểu thuyết và kịch không phải là hai phương thức khác nhau để diễn đạt cùng một sự kiện, cùng một chân lý, mà chính là hai phương thức tắt yếu phải khác nhau để diễn đạt những sự kiện hoàn toàn khác nhau, với chủ đích hoàn toàn khác nhau. Bất buộc phải thế!

Cũng có thể đôi khi chúng ta bắt gặp một cuốn tiểu thuyết bao bao giống vở kịch hay một vở kịch bao bao giống tiểu thuyết. Vào trường hợp này Bliss Perry bèn dùng hình ảnh con cá bay — A FLYING FISH — để ví von. Ông nói: Với loại cá bay thì nhất định nó bay không bằng chim mà lội cũng không bằng cá!

V TIỂU THUYẾT VÀ KHOA HỌC

Để cập đến vấn đề này Bliss Perry trong tác phẩm của ô (1) thuật đã khẳng định ngay rằng với nhà khoa học hay với người nghệ sĩ thi đổi tượng của cả hai bao giờ cũng vẫn là con người, có điều mỗi hạng người trên — nhà khoa học và nhà nghệ sĩ — đổi dẹp với

con người theo một đường hướng riêng của mình.

CON NGƯỜI VỚI NHÀ KHOA HỌC: Từ thuở xa xưa các khoa học đã xoay quanh con người để tìm hiểu về luật già truyền, ảnh hưởng giống giống, ảnh hưởng khí hậu... Con người từ lúc còn là chú nhỏ đến lúc lớn lên cơ thể qua những chặng phát triển nào, tinh thần tiến triển ra sao, đã được các chuyên viên về đạo đức học, xã hội học, chính trị học theo dõi tỉ mỉ và chính xác lắm. Đến như những ngành chuyên nghiên cứu về vật thể thời như: hóa học, vật lý học, thiên văn học, địa chất học cũng vẫn liê, lạc khăng khít với nhân loại giúp con người hiểu chính mình, và mọi liên hệ với vạn vật.

CON NGƯỜI VỚI NGHỆ SĨ: Cái nhìn của nghệ sĩ về người thực khác hẳn.

Nếu mục đích của khoa học là tìm hiểu con người ra sao, liên hệ với vạn vật thế nào, thì nghệ sĩ khi nhìn vào con người chỉ để tìm chất liệu xây dựng một nghệ phẩm: Điều khắc gai, họa sĩ diễn tả con người bằng đường nét hình khối, và màu sắc, văn già, thi sĩ, nhạc sĩ diễn tả những tình cảm những ước mơ của con người bằng những áng văn, thơ, nhạc trác tuyệt.

Đó, phải biết nhìn thấy sự khác biệt căn bản như vậy giữa khoa học già và người nghệ sĩ với đối tượng chung của họ là con người, thì sau đây chúng ta mới thấy được rõ mối tương quan giữa khoa học và nghệ thuật tới mức độ nào thì hay mà quá mức độ nào thì dở.

(CÔN TIẾP)

(1) Tức cuốn A STUDY OF PROSE FICTION đã dẫn, chương «Fiction and Science» tr. 73-93.

Chúc mừng

Được tin cháu

TRẦN THỊ THẢO

thứ nữ của anh chị Trần Lượng đẹp duyên dáng.

ĐỖ VÂN KÝ

thật thật chia vui cùng anh chị Lượng, cầu chúc THẢO-KÝ trăm năm hạnh phúc.

CUNG TÍCH BIỀN và HOÀNG THỊ KIM



NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG

30

Huân trao xe cho Phương Ngọc, rồi tháo gỡ chiếc ba lô đằng sau xe, mang lên vai: rất nhiều lẵng ba lô, và mỗi lúc thế này ngậm ngùi liên tưởng tới hình ảnh con lạc đà, thử lạc đà tuổi trẻ trước thử thách mènh mong của vận nước.

Phương lặng lẽ cùi xuống: Những mảnh nhỏ đá dăm trải đường màu xanh, nhura màu xám, cỏ úa hai bên lề, chiếc bóng của nàng, cộng rác vò danh, hồ nước, bèo xanh hoang mang trên mặt nước, nắng vàng tươi, mây trắng đọng trong hồ, lấp kín bờ hồ là ruộng lúa màu xanh.

Huân đặt nhẹ tay lên vai Phương, cố gắng nói: «đằng mọi cách, thử bify anh sẽ về thăm Phương. Nên giữ gìn sức khỏe». Anh tiến về phía trước vài bước, đưa tay mét mét đón một cuốc xe vừa rời. Một giây phút lòng anh tự nhiên hoang mang. Một sự gì như là nỗi chia ly thực sự tới, anh bị bao phủ bởi một màu xám ngậm ngùi, tâm hồn đang đưa trên sợi khói mờ nhạt, môi anh có một điều gì nói ra mà không nói được, lòng nghĩ tới một điều mà không dám nghĩ: «chiến tranh con người có thật nhiều linh cảm...» Lê Ngọc đã nói thế.

Xe chạy chậm, Huân thu mình trong xe, nhìn về phía sau nơi con đường nhựa nhỏ dần, với nhọn tận mái xa như một con dao oan khiên đậm thẳng vào quái khứ. Hình ảnh Phương Ngọc nhỏ dần: mái tóc một chấm đèn cuối đường.

Một chấm đèn cuối đường... đời tôi ở đây, bóng tôi ở đây. Đứng yên là nhấp nhô. An nghỉ là bèn bồng. Mở mắt là thấy mộng. Mộng tràn ngoài nắng. Nhắm mắt là nghìn trùng thực tại biển thái đồi mòn. Lửa cháy ở hạnh phúc. Máu chảy đầu môi. Đầu tôi nằm cánh tay mợc. Mỗi cảnh một phương. Lòng ngực tôi chen chúc năm bảy trái tim hồng: bị phân phối ngay từ tinh huyết. Vai tôi màu đỏ và

mắt màu xanh... Ngực tôi là mây, tôi cất tiếng hát. Mẹ tôi đặt cành hoa lên đài trán, nay hoa khô tung cánh, cành hoa là chung rượu xa nhà, hãy hối hỉ đi sương chiều, hãy ôm lấy những cọng cỏ buồm đi tôi ơi, một con đê mèn... bóng đèn cuối đường...

9

Nếu bãi cát mènh mong của Qu.Tín được vi như một tà áo trắng thì quận lỵ Lý Tín nằm trên đó như một vệt mực nhỏ nhỏ. Vệt mực. Vệt mực nhỏ chảy dài như cái xác một con đêm hay con đêm chết được ép lên sáp nóng. Vệt mực buồn nản. Vệt mực thầm lặng. Lác đác điểm một vài bông cây. Vệt mực biều tượng một ốc đảo nằm đợi.

Ấy thế mà nơi vệt mực đó cũng có đủ những chuyện thế thái nhân tình. Có thảm kịch. Có trưởng ca. Có anh quan lớn. Có kè đui mù. Có tháng đèn chú diếc. Có đàn bò vô dụng lẻ loi được bọn di cư mang từ căn nhà phá sản tới. Có những chiếc cây không dùng tới bỗn nóc nhà. Có chó và chim. Có buổi chiều mặt trời đỏ lènh láng những mảnh và súng nổ sườn non. Trẻ nhỏ sợ hãi nấp vào bóng mẹ, thảng cha ngất ngưởng thì vẫn đi ngheu ngao nói những chuyện mơ màng.

Lý Tín.

Quận lỵ nằm trên đường xuyên Việt, sau lưng là sao đó người H.ệp Chủng Quốc bò tới lập nên căn cứ Chu Lai. Mà căn cứ Chu Lai nó giống hệt cái thành Thăng Long vào những ngày của Tôn Sĩ Nghị.

Một con sông chảy từ miệt núi trở về, phia ngoài. Cầu kéo ngang sông gãy xuống, nằm cõi trên

32

hai mươi năm. Phía trong, một chiếc ga xe lửa bỏ trống. Những đường rầy nằm kín dưới cát. Lòng ga dày cát. Những khung cửa cát chôn vùi tới hai phần mực cao. Nơi chiếc bàn ông xếp ngày trước bây giờ là một cồn cát nho nhỏ, lác đác một vài ngọn cỏ mọc vào mùa đông. Cảnh vật thật là tiêu điều khô khan.

Một sáng Huân đã đi quanh khu vực là nơi trú ngụ của anh. Anh gặp đủ mọi hạng người. Họ đàn bà có thể chào nhau: «chào chị, chị di chợ về». Người già sẽ «Dạ» rồi bà ta kè kè tèo mèn một vải chuyện xay ở chợ. Có thể Huân gặp một nông dân. Người nông dân ở đây là tiêu biểu cho đất đai, vì màu da của họ vàng vọt, có khỉ hơi tái tái, có khỉ săn su, tóm lại da của họ màu đất. Người nông dân ở đây biếu tượng cho cây, vì thân thể họ gầy, chân họ là rẽ rã, đôi tay họ khẳng khái như nhánh, duy mắt bọn họ trong vắt sự lương thiện, xanh biếc sự tha thứ đối với họ là lá. Bọn nông dân kia biếu tượng cho da thịt, bởi thân thể họ không có thịt, mà chỉ những mô xương, với những mô xương đó họ đã làm việc vất vả với sinh kế. Họ chịu đựng để tồn tại, như là đá ở một sườn đồi tai họa. «È, coi chừng bọn họ là lửa nữa đó». Quần chúng ở đó nam im lặng hằng triệu rừng khô, nếu gặp một sự kích động, nghĩa là gặp lửa, tức thì có chuyển động; hằng triệu tấm lòng cháy rực linh tú. Khi bọn nông dân ta thực sự là mỗi dàn hỏa, chúng ta có cách mạng thực sự».

Rượu đế và khô mực. Huân đi ngang qua một quán nhỏ, và anh thấy vài món nhậu loại đó. Một anh lính ngồi thu mình với bể bạn. Vài thiếu nữ đi học về bến lênh. Ngôi trường khuất lấp bởi những cồn cát. Bờ tre chạy dài, mây đun rơm màu vàng. Nhiều bờ ắp chiến lược thời trước chưa được giải tỏa, còn lại vòng kẽm gai trên cát. Suốt quận lỵ bao trùm một vẻ khô khan. Bầu trời thường trực màu chi, tĩnh thoảng màu nắng kỳ dị dội lại từ những sườn núi lởm chởm đá vắng bóng cây.

Tuy thế có những sớm mai, Huân vẫn nhận được vẻ tươi sáng đổi mới, lúc đó lòng anh như một trái thông khô rơi phải một mặt hồ.

Nhưng sớm mai đó Huân nhớ Phương Ngọc nhất. Anh thường tới một quán cà phê nhỏ. Đứng trước quán cà phê là cổ nhạc Trịnh Công Sơn hay nhạc tiền chiến, ở đây quê mùa và nghèo nàn, thờ ơ với âm nhạc, tiếng hát là thừa, không cần tới hoa hay màu sắc, quán chỉ là hai chiếc bàn gỗ nhỏ, giữa bàn bày biện ống dầu, chai xì dầu, yết bần trên mặt bàn, vài trái ớt ăn dở vứt bừa trên đài: nếm qua bờ tường, tức thì i mẫu bia của tờ tạp chí Thế giới Tự do sẽ đập vào mắt ta; rồi vài lô đạn xuyên thủng, có khỉ mặc chiếc áo nhà binh hay một chiếc quần được treo ngay nơi khách uống cà phê. Phải kể tới ruồi. Lũ ruồi thường bay hàng cây số để tới bờ quanh cái xác chết trước cửa quán hay đâu đó. Lâu lâu

33

bọn ruồi mới có một cú áp phe, bay thật là mỏi cánh. Nhưng có thể bọn ruồi tam sự với nhau: «cố gắng bay đi, cầu kia có xác chết, quế già hay cỏ sắn cũng chỉ là xác chết», bọn nào đánh nhau cũng được miễn là mình có xác chết để nhau. Kè ra bọn ruồi cũng chịu chơi.

Nó không tranh giành gì với bọn kiến và sâu bọ khác. Bù mắc nữa. Ở miền cát thường có bụi bù mắc với bọ chét. Tất cả là màu đen. Bù mắc thường bu dàn nơi những sợi râu con khô mực nơi các sợi «dây» bóng đèn ám khói nháy xa, thật giống một vải cái tua giây huy chương.

Dù thế nào Huân cũng không sợ bị quấy rầy bởi bọn bọ chét, ruồi hay bù mắc. Anh đã mang hình ảnh Phương Ngọc tới đây, ngồi một mình anh có thể nhâm mật: một tòa nhà cõi kinh nằm trong khu vườn kin đáo, khu vườn nằm trên bờ biển một xóm lặng lẽ. Anh đã ở căn nhà mưới bốn ngày, anh thấy mái tóc Phương Ngọc dưới bóng nước, chiếc bờ rông sau nhà. Mười bốn ngày trôi qua êm đềm, anh đốt cho đời mình ngọn lửa mới — ho bàn tay, sưởi mái tóc, hẩy bừng nhảy lên trái tim tê liệt của ta ơi — tình yêu là điện cuồng nhảy múa, để con và nín thở. Tình yêu là tan tành, đoàn tụ: ngất ngư và định đóng.

Hãy tổng tóm những ngày sầu. Tình yêu là nghi ngờ, tin tưởng, giận hờn, khóc và ca hát. Tham lam và tự trọng, tình yêu là sờ mó em và kính hãi em. Có chiếc bánh thơm trong người em anh phải bóc và có đức Mẹ trong người em anh phải nương nhờ van lạy. Em thàn yêu, một con người đã chết trong em anh, khóc ngất và một con người sắp诞生 từ em anh hy vọng. Em là trái chết và mầm non. Em là quá khứ ngùi và tương lai vụt phóng tới con ngựa say máu.

Thường nhâm mật trong quán ca phê échung quanh là ruồi, bù mắc, bà chủ quán già nua điện giật, lính, cùng một biển ám thanh lùng củng — Huân vẫn nhìn thấy hình bóng Phương Ngọc. Anh mơ màng với cơn chiêm bao thức, nghĩa là cơn mộng ngày: nghĩa là «một hàng phấn đại dầm chiêu, bảy còi thơ đại rẽ chiêu hôm qua».

Lúc đó có ai vỗ vai gọi tên, Huân phải cố gắng lâm mồi lao ra khỏi vùng hồi tưởng. Mãi mãi Huân là chiếc xe bị kéo bởi con ngựa quá khứ y như một kẻ say mê lịch sử bị thu hút bởi những gì đã chết. Tâm hồn anh ta bị đóng đinh với một nhàn vật bị chôn vùi bởi thời gian và đời mất thì lảng dăng đầu đó, nơi mây giọt cỏ úa.

Dù sao, Huân đã gắn liền sinh hoạt với cái quận lỵ khô khan tê lạnh này. Anh nhìn ngắm giờ thường trực đầy cát bay đi, nắng buôn tênh, vạn vật ngả màu, Lý Tín. Anh sẽ bắt đầu hát khúc hát

kẻ xa nhà, tìm an ủi trong cô đơn, lang thang buổi chiều tối, có khi sớm mai thức giấc thèm cảnh thư nhà là thường. Mặt trời, bình minh, hay buổi mai là biểu tượng cho hy vọng... lối viếng cỏ điền lầm rì. Bọn trẻ của Anh không bao giờ hy vọng hoặc có mầm hy vọng vào buổi sáng. A, cái buổi mạc dịch đà, mặt trời thi đỗ hoét du đãng, anh phải mang ba lô tim giặc, thật bao nhiêu không may sẽ xảy ra, hay dù không hành quân, anh sẽ ở nhà với trái tim mệt mỏi, sẽ phải tìm một nơi vắng nào đó chui vào... phải nhất thiết chạy trốn buổi mai trống rỗng. Buổi chiều. Vâng, bọn anh đặt hy vọng, hay bằng bạc hy vọng vào hoàng hôn, lúc biết mình sống được một ngày, đêm tới, anh thu mình vào những mộng xa, Ngày nào hết chiêm bao chắc ngày đó tắt thở. Càng

PHONG NGƯA

Ghé chốc, lờ lơi, gài tới đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết

uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN

GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG

Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lãm—CHOLON—KNBY số 3 — 9.5.63

TRUNG HỌC Trường dạy bằng lối : Hướng dẫn châm bài gửi đến tận nơi bạn cư ngụ ; Rất thích hợp với các bạn quân nhân, công tư chức, vừa đi làm vừa đi học. Đầy đủ các lớp bậc TRUNG HỌC.
23 Nguyễn Văn Giai(gần Cầu Sắt—Đakao—Saigon)
Đ.T. 95.753

Trường TÂN HÀM THỦ

Thỉnh cầu Ban Giám Đốc Trường TÂN HÀM THỦ 23 Nguyễn Văn Giai Saigon gửi ngay cho tôi :

Họ, tên
Địa chỉ
.....

Tập thể lệ, mẫu đơn đề tôi có thể ghi tên theo học (Năm, chứng chỉ)

khủng hoảng càng chiêm bao mênh mông.

Lý Tin, giấc chiêm bao gầy, héo hắt, như nước mưa thu đông trên mây lá khô.

Có hôm anh đã tới phía bắc Quận lỵ, thấy bầy chim bay hoài không nơi đậu, trẻ nhỏ co ro trong cái vỏ buồn dười chân cầu. Viết thư về cho Mẹ, Huân tả cảnh đó thật kỹ. Đi xa nhà, bị nện vào đầu óc trăm nghìn cảnh trớ trêu, anh viết thư cho mọi người giống thư trả nén trời chảy, có ý nghĩa, gợi cảm, lạ lùng. Đến nỗi nhiều khi mơ màng, Huân mơ ước một ngày nào anh sẽ thành văn sĩ.

Anh cũng thấy trâu. Những con trâu ốm gầy cỏ quanh quẩn bên ngoài những tòa nhà đồ sộ. «Kẽ từ Trà lý đồ ra, Cây Trâm Bến Vàng trả qua Bầu Bầu. Tami Kỳ Chợ Vàng đâu đâu...» một cõi hát ngồi dưới bóng tường đồ như vậy. Có thể cõi hát sai câu hát nhưng sương bóng từ bờ đã mai mờ. «Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dũng. Thương em nhở me quá chừng bạn ôm anh lính trẻ khác ngồi nói nhịp cầu gẩy hát lai langle với mặt nước chiều như thế. Huân thấy buồn lạ lùng.

Có hôm anh đi tận phía nam Quận : cát và cát. Một cái dốc cao len giữa những núi cát. Đó là ranh giới hai tỉnh Nam Ngãi, tên là Dốc Sỏi. Dốc Sỏi, quê hương của những tên cướp đường, trạm giao liên ngày kháng chiến, mạch đất mà những t菑 hòn yêu nước thường nhìn đầm đìa vào bờ thiêng sông núi.

Lý Tin.
Mạch sống anh móc sâu vào đáy. Anh bắt thang dời mình vào một miềa sa mạc lợ hoắc, y như một cái cây từ miền Bắc được mang vào cõi đất lợ miền Nam, giọt nước khác, mảnh đất khác, nắng khác, hơi gió lợ lùng, người chăm nom cùng bàng hoàng cái không khí sa mạc... rồi có ngày anh thay đổi toàn diện đi chẳng, cho hỷ với phong tho.

Lý tin.

Một bầy nhả nhoid nằm khép nép nhau. Một bầy người hát hùi chăm sóc nhau. Một tiếng hát ở đầu quận e khi cuối quận cũng buôn lày. Một tin đồn lan đi sẽ nhanh như lán gió vì quận lỵ quá chật. Tất cả những gì đứng vững nơi đây ta vẫn có cảm tưởng nó cùi xuống, chờ ngã vào nhau tinh tự. Tất cả những gì được gọi là thiên thu ở đây nhưng cát núi sông biển ta vẫn có linh cảm nó chỉ sự có mặt bàng hoàng nhất chờ sự tan vỡ bất ngờ.

Lý Tin.

Huân gọi thăm tên một địa danh lạ đến nỗi anh ngỡ vực cái tên đó đã có từ một đoạn đời vòi nòi đó. Anh cùi xuống soi mặt vào tách cà phê, nhâm mật để rít hơi thuốc, hay quờ tay đánh một cái đánh thù hận vào khoảng không, tất cả, như chí là hành động của kẻ khác, từ nơi khác.

Anh khám phá rằng mình được yêu nhưng mình vẫn buồn.

MỸ CHÂU

Nền ngoại giao Dollar

Sau khi hãng Quốc Tế Điện Tin Điện Thoại của Hoa Kỳ (ITT) bị tố cáo đã âm mưu với CIA để ngăn cản việc đặc cử của vị Tổng thống Mác Xit Allende, xứ Chí Lợi (Chile) tuần báo Newsweek của Mỹ vừa kết toán một bản danh sách các vụ tống bắn Mỹ trên khắp thế giới đã can thiệp vào nội bộ các nước và gây ảnh hưởng trên chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Hiện nay thượng nghị viện Hoa Kỳ đang lập ủy ban điều tra về vấn đề này.

Kiểu mẫu của các đế quốc dollar Mỹ ngự trị trên các nhược điểm quốc là công ty United Fruit, một xi nghiệp làm chủ một triệu 600 ngàn mẫu tây ruộng đất ở khắp châu Mỹ, La Tinh. Thi sĩ Neruda từng gọi nước Mỹ bằng tên United Fruit. Các xi nghiệp kiều này đã xúi dục nước Mỹ can thiệp vào nội bộ châu Mỹ La Tinh lật đổ các chính phủ yêu nước để hỗ trợ các chính phủ bù nhìn thân Mỹ.

Năm 1970 Công ty Anaconda khai thác bạc ở Chile đã tài trợ các phong trào chống lại TT Allende, mà sau này Allende đã quốc hữu hóa các xi nghiệp Mỹ như Anaconda. Năm 1969, chính phủ Bolivia quốc hữu hóa cơ sở 150 triệu của hãng Gulf oil ở Santa Gruz. Hảng này đã làm áp lực với các tàu chở dầu quốc tế khiến họ không dám chở dầu Bolivia nữa và cuối cùng tư bản Mỹ đã thắng chính phủ của xứ sở 5 triệu dân này. Gulf Oil là xi nghiệp lớn hàng thứ 13 ở Mỹ.

Năm 1969 chính phủ quân nhân khuynh tả ở Peru quốc hữu hóa các hảng dầu của Mỹ, sau đó thi Hoa Kỳ giảm số viện trợ cho Peru từ 75 triệu xuống 9 triệu Mỹ kim. Chính phủ Ecuador bị lật đổ trước đây 3 tháng cũng vì tịch thu các tàu đánh cá của Mỹ, và sau đó chính phủ mới của các tướng lầu đã vui vẻ mở cửa cho các hảng dầu Texaco và Gulf vào khai thác.

NAM Á

Còn 93 ngàn tù binh Hồi!

Cuộc chiến Án Hồi kết thúc hơn 3 tháng qua nay còn đe dọa lại 93 ngàn tù binh Hồi trong tay quân đội Án. Đó là những binh sĩ Hồi thất trận khi quân đội Án tiến đánh Đông Hồi và giúp miền này tự lập thành quốc gia Bangla Desh.

Thủ tướng Hồi Quốc Ali Bhutto cho rằng nhiệm vụ chính của ông là làm sao mang được 93 ngàn tù binh này trở về cùng gia đình của họ. Nhưng đòi lại, Án Độ đòi hỏi trước hết Bhutto phải công nhận quốc gia tàn lập Bangla Desh. Các cường quốc đã công nhận xứ này, kể cả Mỹ, chỉ trừ có Trung Cộng là kẻ thù của Án. Nhưng nếu Bhutto công nhận Bangla Desh thì sự nghiệp chính trị của ông ta có thể langlay vì hơn 60 triệu dân Hồi vẫn không muốn thừa nhận rằng 75 triệu dân Bengal đã tách khỏi họ để lập một quốc gia riêng, cách xa 1600 cây số.

Lần thứ nhất sau 6 năm chính phủ Đông Đức đã cho mở cửa bức tường ở nhục chia đôi thành phố Bá Linh để người dân tự do ở Tây Bá Linh được sang thăm bà con bên Đông Bá Linh trong 3 ngày, dịp lễ Phục Sinh!

Đây là hình ảnh một cuộc trùng phùng cảm động khi đứa cháu bé ở phía Tây thành phố được trông thấy ông nội nó cư ngụ bên phía Đông.

Khoảng 500 ngàn dân Tây Đức đã được tự do vượt bức tường này, sau hơn 10 năm đã chia đôi thành phố.





Bà Thủ Tướng Ấn Indira Gandhi bắt tay thủ tướng Rahman sau khi ký hiệp ước giữa 2 nước

Trong khi đó thì thủ tướng Bangla Desh là Mujibur Rahman đang dự tính đưa một số sĩ quan cao cấp trong đám tú binh Hồi ra tòa án chiến tranh, vì cách hành động tàn bạo của lính Hồi trong thời gian chiếm đóng xứ này.

Người ta tố cáo lính Hồi đã giết khoảng 200 ngàn người Bangali và hăm hiếp phụ nữ 200 ngàn vụ. Chánh phủ Bhutto phủ nhận các con số quá đáng này và biện minh rằng lính Hồi cũng chỉ «phản ứng tự vệ» khi bị dàn Bengali tấn công.

Nếu Rahman nhất định lập tòa án chiến phạm đó, thi vẫn dễ tù binh không lồng giải quyết và địa vị của Bhutto ở Hồi Quốc cũng lung lay. Phé tướng lãnh đã phải rời bỏ chính quyền Hồi, sau khi thua trận nhục nhã, sỡn nhận dịp này mà phục hồi quyền lực.

Thủ tướng Bhutto còn gấp sự chống đối của các sắc dân thiểu số muôn nơi gượng dàn Bengali toàn tách khỏi Hồi Quốc, và nhất là sự chống đối của 22 gia đình tư bản xưa nay nắm trọn nền kinh tế xứ Hồi, mới đây bị Bhutto trước quyền.

Trong tuần qua bà thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi đã đề nghị gặp riêng thủ tướng Hồi Bhutto, sau khi ngoại trưởng Ấn di Nga trở về.

ĐÔNG NAM Á

Eo biển Malacca sắp nổi sóng?

Một eo biển rộng 21 dặm, nằm giữa bán đảo Mã Lai và đảo Suma

Trước ý định trên, Nga sở dĩ kịch liệt phản đối và đòi quốc tế hóa eo biển Malacca. Hiện nay hạm đội Nga đang ngự trị tại Ấn Độ Dương, với sự thỏa thuận của đồng minh của Nga ở vùng này là Ấn Độ, Bangla Desh và cả Tích Lan.

Mỹ vẫn giữ thái độ chống đối, trong khi đó thì Tàu Cộng hoan nghênh ý định của Indonesia và Mã Lai Á. Một phần vì Trung Cộng muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Nga khỏi lan tràn từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

Nhật Bản nghiêng về phía Nga nhưng còn dè dặt. Quyền lợi của Nhật bị liên hệ tới vùng này nhiều nhất vì 90 phần trăm dầu lửa Nhật đang sử dụng được chuyên chở từ Trung Đông qua eo biển Malacca về Nhật.

Nếu eo biển Malacca bị trở ngại giá dầu hỏa từ Trung Đông sang Nhật sẽ gia tăng. Nhật sẽ bắt buộc phải mua nhiều dầu lửa từ Indonesia và Mã Lai Á hơn và giúp các nước này khai thác dầu lửa.

Từ mấy thế kỷ nay eo biển Malacca vẫn là thủy lộ tiện nhất để các thương thuyền đi từ Âu Châu, Phi Châu qua Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

Nay hai quốc gia Indonesia và Mã Lai Á tuyên bố sẽ kiểm soát chặt chẽ thủy lộ này, vì eo biển thuộc về hải phận của hai nước mà theo luật lệ quốc tế hàng hải thì vùng biển ngoài khơi 12 dặm thuộc hải phận của quốc gia ở bên bờ. Nếu Indonesia và Mã Lai Á thực hiện được điều này thì tất cả tàu bè qua eo biển sẽ bị ngăn cản hoặc chịu các điều kiện do 2 nước đặt ra.

tra thuộc Indonesia, đang trở thành một đề tài tranh luận giữa 2 nước nhỏ bé này với các cường quốc vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Từ mấy thế kỷ nay eo biển Malacca vẫn là thủy lộ tiện nhất để các thương thuyền đi từ Âu Châu, Phi Châu qua Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

Nay hai quốc gia Indonesia và Mã Lai Á tuyên bố sẽ kiểm soát chặt chẽ thủy lộ này, vì eo biển thuộc về hải phận của hai nước mà theo luật lệ quốc tế hàng hải thì vùng biển ngoài khơi 12 dặm thuộc hải phận của quốc gia ở bên bờ. Nếu Indonesia và Mã Lai Á thực hiện được điều này thì tất cả tàu bè qua eo biển sẽ bị ngăn cản hoặc chịu các điều kiện do 2 nước đặt ra.



Một cố gắng phát huy dân ca, dân nhạc

BAN PHƯỢNG CA

Áo nồng vàng, anh về yêu...

hát Lý

Cái tên Phượng Ca ngày nay đã thân quen với giới trẻ, thanh niên SVHS thích sinh hoạt cộng đồng, thích hát du ca, dân ca. Nhưng phải lựa những lúc Phượng Ca tri ân diễn ở môi trường sân khấu mới thường thức được màu vàng diễm lệ của các cảnh phượng.

Màu vàng là màu da vàng của người VN, cô Phượng Oanh trưởng ban PC, đã giải thích như thế. Một điều là màu vàng ở lý không gọi nên những cảnh khốn khổ đau thương bởi chiến tranh trên thân phận được tiêu như trong những «a khúc da vàng» của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Một cách đậm đà hơn như đi đôi với những mái tóc dài hay vân gọn dưới vành khăn xếp xoàng hậu, màu áo dài vàng (vàng hoàng phái) của các cảnh phượng lắc lư rực rỡ một nét kiêu sa rực rỡ, rất cổ truyền. Và rồi trong tiếng to tiếng trúc khoeo nhặt những hình ảnh mà người ta quen gọi là «tinh tú dân tộc» mới đích

Phượng Oanh, cảnh phượng đầu tiên đã dạy dân hát dân ca 8 năm



thật có dịp hiện về trong trí tưởng của người nghe.

Đàn tranh là của con gái

Phượng Ca hôm nay gồm độ 50 người chỉ có hai cảnh phượng đực duy nhất: Anh Duy (hát) và Như Việt (đàn). Cô trưởng ban đã giải thích hiện tượng âm thịnh dương suy này với nụ cười:

— Làm như các anh có mặc cảm là đàn tranh chỉ dành cho con gái nên rất ít anh đến học hay học cho đến nơi đến chốn. Hay là tại thấy các cô đồng quá cưng ngai...? Trong khi nếu chịu khó học thì đặc biệt các anh rất chóng giỏi hơn các cô.

Trong số những cảnh phượng cũng có những tay tốt nghiệp trường QGÂN và KN về quốc nhạc như Ngọc Thành, Thành Thủy v.v. Về hát thì có Minh Phú, Huyền Dũng, Thiên Thu, Vũ Hồng Vân. Cũng có những tay đàn bé tí khoảng 9, 10 tuổi như Vân Anh, Kim Tuyên, Thúy Trang, Ngọc Châu. Nhưng bé nhất là Thành Trúc chỉ mới lên bốn. Các cô bé này chuyên thủ vai ông Ninh và ông Nang sẽ mặc áo the đèn và vè râu cá chốt) trong màn vũ duy nhất của Phượng Ca là vũ «ông Ninh ông Nang» này.

Khi trình diễn, trong sự hòa hợp giữa các loại đàn ta như tranh, ti bà, nguyệt, sáo v.v... phần độc đáo đàn tranh không dành hẳn cho một người nào mà sẽ lần lượt trao cho từng cảnh phượng thủ diễn.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Phượng Ca là lần trình diễn đầu tiên năm 70 tại rạp Thống Nhất giúp cho đoàn văn nghệ Tiên Rồng. Hôm đó những cây đàn của PC, đa số chỉ mới học đàn được hai ba tháng nên mạnh ai nấy độc tấu. May mắn nhờ khán giả nhận thấy toàn những khuôn mặt mỉm cười của các cô (tất cả các cô) nên Phượng Ca vẫn được nhiều tràng pháo tay khuyến khích. Hồi sau của

câu chuyện là có một số cảnh phượng đã thu nhận cem run đến ứ tai như điếc hồn không còn nghe

chị bên cạnh đang khóc đến đâu, hay «em mù mắt không thấy giày nào là giày nào» Riêng phần có trưởng ban :

— Bữa đó ra mắt khán giả chỉ có 18, 19 cảnh phượng thôi mà tôi ngồi dưới hàng ghế đầu hồi hộp lo lắng muốn đứt tim. Sau này có khi đi trình diễn luôn 50 cảnh phượng thành công mỹ mãn cũng không quên được kỷ niệm «mở ra lò» đó!

Chưa hè láy thù lao

Ngoài sự góp mặt thường xuyên trong những buổi văn nghệ có tính cách phước thiện xã hội như cứu lụt, cứu đồng bào tị nạn v.v... ban Phượng Ca đã xuất hiện tại Hội quán Cây Tre, trụ sở phong trao Du ca và rất hay đến sinh hoạt tại trụ sở CPS.

Cũng giống các ban dân ca dân nhạc khác, bắt đầu phiên trình diễn là Phượng Ca hay gấp phải những lủng củng về việc kè ghế ngồi cho các tay đàn và kè kê cho thân cây đàn thập lục. Nếu người đàn ngồi hết cả xuống đất thì khỏi cần ghế kê cho thân đàn nhưng có cái bất tiện là khán giả chỉ có thể thấy được dung nhan của những cô ngồi hàng đầu thôi. Vì vậy tùy theo số cảnh phượng di trình diễn ít hay nhiều và tùy theo bề ngang của sân khấu hay số ghế ban tổ chức cung cấp... Phượng Ca không có một «đội hình» trình diễn nhất định. Các tà áo vàng phải chịu lầm bụi trần sân sân khấu là thường. Có vài nơi phải tối đèn 10 phút mới sập xong «đội hình» nhưng thường thường nhờ sắc thái khả ái của dân ca (cũng như của những người dân hát) khán giả rất chịu khó chờ đợi.

Điều đặc biệt là cho đến hiện giờ cô trưởng ban Phượng Ca chưa hề nhận thù lao trình diễn lần nào. Tình cách tài tử này còn quý báu hơn ở điểm P. Ca có tổ chức thân mật như một gia đình. Nguyễn là



Phuong Ca trong một buổi trình diễn sân khấu. Hai cánh phượng Bình Minh và Thu Hương ngồi gần nhất.

một lớp nhạc chuyên dạy về các nhạc cụ cổ truyền và dân ca (với một học phí khá rẻ so với nơi khác) nhưng những học viên sinh hoạt với nhau trong tinh thần trân trọng thân ái trong tập thể mang tên «Gia đình Phượng Ca» phu giúp vào việc gày tinh thần này có một số cánh phượng xuất thân là những nữ huynh trưởng Hướng Đạo.

Khi tặng người viết một huy hiệu Phượng Ca (hình bầu dục nền xanh vẽ một con chim phượng vang quắp lấy một cây đàn thập lục được mang khi trình diễn), cô trưởng ban nói thêm vì tình triun mến giữa các cánh phượng :

— Những người đến học dài vì đua đòi thi không có kiên nhẫn ở lại với gia đình P.C lâu. Nhờ vậy các cánh phượng có mặt hiện tại đều là những người chân thành học hỏi với kiên nhẫn và thương yêu. Có một số cánh phượng là những nữ sinh trường đầm học Marie Curie, Sant Paul Couvent... Một số đã xuất ngoại du học. Trước sự quyến luyến tôi đã phải nhẫn nhů các em đó khi nào nghe bài Thu Hồ ở bất cứ nơi xa xôi nào là biết ngay đó là tiếng gọi của gia đình Phượng Ca. Thu Hồ là một điệu ca vui tươi của miền Nam, với 10 cách đàn khác nhau mà mọi trình độ dân nhạc đều có thể đàn được cũng dùng làm nhạc hiệu của ban Phượng Ca.

Cánh phượng đầu đàn : Phương Oanh

Tốt nghiệp QGÂN và đang phục vụ phần hành huấn luyện các đoàn nữ Huấn Đạo trong QLVNCH. Phương Oanh đã dạy nhạc được gần 8 năm.

Với quê cha ở Thanh Hóa và quê mẹ Bắc Ninh, Phương Oanh có thể hát cả 3 giọng Nam Trung Bắc. Năm 64, hát lần đầu tiên tại trường đại học Văn khoa với bản «Ai ra xứ Huế» Phương Oanh đã làm cho đám khán giả rất ngạc nhiên vì cô đã tự đệm đàn lấy. Đáp lại sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả, Phương Oanh hát tiếp bằng những bài dân ca Lý con Sáo Lý tinh lang và nổi bật nhất là bài Lý mươi Thương, một bài dân ca

miền Trung. Cũng năm 64 cô tham dự vào nhóm Phạm Duy, Nguyễn Định Nghĩa, Phạm thủy Hoan với màu áo bà ba đen và cài đàn Guitar nhẹ nhàng trên tay di hát dân ca qua khắp các tỉnh. (chuyến đi này đã mở đầu cho mọi phong trào hát sinh hoạt sau này). Phương Oanh còn tham gia một cuộc «du hát» khác với giáo sư Nguyễn Hữu Ba qua các địa phương để nói chuyện về dân ca dân nhạc. Cô giữ phần hát và cô Phạm Thúy Hoan giữ phần đàn.

Với lòng yêu nghệ thuật phỏng khoáng Phương Oanh đã tham gia hầu hết mọi tổ chức văn nghệ dân tộc : đoàn Nguồn Sông, Du Ca, đoàn Tiên Rồng, Ban Hoa Sim, Huấn Đạo, Chương trình Gió Khơi v.v...

Trong lần xuất ngoại 1969 qua Pháp, Thụy Sĩ, Đức v.v... Phương Oanh với sắc thái riêng lình phần hát dân ca bên cạnh Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn, Thanh Lan hát tinh ca và Ngọc Dung trình diễn dân tranh.

Phương Oanh đã bày tỏ niềm tin của cô đối với dân ca mà cô đã háng say hoạt động gần mươi năm qua :

— Tôi dùng cách hát và dậy đàn để phổ biến dân ca. Chắc chắn dân ca phải phát triển mạnh và có tương lai rộng rõ vì mọi người cũng đồng ý là hát loại nhạc dân tộc này ai nghe cũng thích dù đã từng nghe nhiều lần. Nhạc trẻ hay các loại nhạc khác chỉ hơn dân ca về mặt phrasing tiện phổ biến thời chí không thể hơn trong tinh thần người VN. (PN)

Phuong Oanh (phải) ngồi cạnh Huyền Trần trong Show trên tivi đầu tiên của ban Hoa Sim



ĐIỆN ẢNH

THY PHƯƠNG : không ngại «làm tình» và hôn trước ống kính

Rất tình cờ phóng viên Báo Đời Mới đề tiếp tục hoàn tất phần âm thanh cho cuốn phim «Tình yêu và tuổi trẻ» mà Thy Phương là một trong những diễn viên chính của phim (xem Đời 118).

Dáng dấp khéo mạnh, gợi cảm trong quần Patte đen và Tunique trắng ; Tóc đen dài chảy trên hai vai thon, Thy Phương đến phim

trường của nhóm điện ảnh Người Mới để tiếp tục hoàn tất phần âm thanh cho cuốn phim «Tình yêu và tuổi trẻ» mà Thy Phương là một trong những diễn viên chính của phim (xem Đời 118).

Rất bồn chồn và rất nồng nàn, Thy Phương cho biết cô sinh ra tại tỉnh Gò Công 20 năm về trước.

Từ ngày còn là nữ sinh Trường Hưng Đạo Saigon Phương đã ôm hoài bão lớn lên sẽ làm văn nghệ. Trong bất cứ bộ môn nào như ca hát, kịch, đóng phim và Phương học Ban Văn Chương, cũng vì máu nghệ sĩ đã tiềm tàng trong Phương từ bao giờ.

Diễn viên trong ban kịch Sóng

Ngày tháng qua đi, cô bé học trò Thy Phương thi rớt tú I, nhưng vẫn thấy vẫn nghệ quyến rũ mình như một gánh nợ đáng yêu. Trong thời gian này, giới văn nghệ vẫn chưa biết đến Thy Phương là ai hết. Và cô bé vẫn đợi chờ một ngày nào đó, sẽ thực hiện được hoài bão mà mình ôm ấp từ lâu.

Cho đến một ngày kia, nghệ sĩ Túy Hồng trưởng ban thoại kịch «Sóng» đã biết đến Thy Phương qua lời giới thiệu của Hải Nam. (Thính giả quen thuộc của đài phát thanh Sài Gòn chắc không ít thì nhiều cũng đã biết đến Hải Nam) và thế là từ đó Thy Phương đã trở thành một diễn viên của ban kịch Túy Hồng, trình diễn trên vô tuyễn truyền hình. Vở kịch đầu đời của Phương trên màn ảnh nhỏ là vở «cái bóng» của ban kịch Túy Hồng.

Trong suốt thời gian mới chập chững vào nghề, nhạc sĩ Hải Nam là thầy của Thy Phương, và cho đến bây giờ, Phương vẫn không thể nào quên được sự giúp đỡ của Hải Nam. Rời ban kịch Túy Hồng, Phương trở về diễn cho ban kịch Nam Phương của Hải Nam, Phương đã giữ vai chính trong hầu hết các vở kịch lớn của Ban Nam Phương như «Chim hót buồi sáng», «Bông hồng»...v.v... tất cả gần 10 vở kịch trong năm 1970 trên màn ảnh nhỏ. Thy Phương cũng nhắc lại một nỗi oan Thị Kính mà cô đã phải gánh chịu trong suốt thời gian làm kịch



Thy Phuong, nữ tài tử lão bao, rất mới của điện ảnh VN

Trong ban Hải Nam, số là những vở kịch của ban này đều mang tính chất đề cao chính nghĩa, và nét đẹp quê hương. Thế nên, mọi người gán cho Thy Phương là người của nhà nước, là một cán bộ Xây dựng nông thôn.

Thật ra, Thy Phương hoàn toàn không dính dáng đến cơ quan nào và không nhận chỉ thị của ai cả, đó là điều mà Phương vẫn muốn bày tỏ từ bấy lâu nay. Trong suốt thời gian diễn kịch, Phương cho rằng, lần diễn ở trường Quốc gia âm nhạc cùng bạn Nam Phương để lấy tiền giúp cây mía xuân chiến sĩ cuối năm 70, là đêm diễn kịch nhớ đời, và thành công nhất của Phương.

Lần đầu tiên đóng phim thật rùng rợn

Thy Phương luôn luôn nghĩ rằng suốt đời Phương toàn là những tình cờ. Những ngày đang làm kịch, Thy Phương vẫn không hề nghĩ đến rằng một ngày nào đó, mình sẽ đóng phim thật sự.— Cho đến một hôm rất tình cờ, Minh Đăng Khoa khi thực hiện cuốn phim «Loan Mắt Nhung» đã thính linh chay đến Phương qua trung gian của nhạc sĩ Hải Nam. Phương còn nhớ rõ hôm ấy, là vào khoảng 1 giờ trưa đang giúp mẹ làm cơm tiệc trung thu, vì ở trong đó, thi Hải Nam đến bảo Thy Phương Phương được tự do từ diễn xuất, đi đóng phim; Phương ngạc nhiên đến y phục hóa trang, ghê giật nhưng vẫn theo Hải Nam vào phim trường Đại La Thiên «ra mắt» đạo diễn Lê Dân.

Anh Lê Dân đã thật bằng lòng và nửa giờ sau đó, Thy Phương bước chân vào điện ảnh.

Vai trò mà Phương đảm nhận trong «Loan Mắt Nhung» phải đứng ngay người nín thở cho chuyên viên Hùng Phương ném 7 lưỡi dao quanh người.

Khi máy chạy, mọi người trong phim trường hôm ấy đã nín thở chờ đợi một rủi ro xảy đến cho Phương nhưng may mắn thay không có việc gì xảy ra.

Cuốn phim kế tiếp mà Phương góp mặt diễn xuất trong năm 71, là Lê Quỳnh «làm tình» trong phim «Bẫy Ngầm» của Liên Ánh Cty, với «Bẫy Ngầm». Trong một scéne táo đạo diễn Lê Hoàng Hoa, và sau đó bạo, Lê Quỳnh đã run lên và thú trong «năm hiệp sĩ bất đắc dĩ» cũng nhận chưa bao giờ anh xúc động như thế cả! Tuy nhiên Phương tin cậy rằng đạo diễn sẽ thực hiện những cảnh này vì nghệ thuật hơn là chỉ khai thác sex, như thế hợp lý và đẹp hơn.

Thy Phương với Lê Quỳnh trong phim «Bẫy Ngầm»

Trong phim này, Phương đóng vai một ca sĩ phòng trà, quen thân một tỷ phú nhưng lại yêu một chàng trai trong nhà ông tỷ phú này, cả hai bị ông nhà giàu tìm cách thanh toán vì ghen, nên phải đưa nhau trốn chạy đến một phương trời xa, thật xa...

Theo Phương, bên cạnh Phương trong «tình yêu và tuổi trẻ» còn có cả Minh Lý, một tài tử trẻ, và cả hai đều là vai nữ chính trong phim. Phương rất hài lòng với cuốn phim giờ trưa đang giúp mẹ làm cơm tiệc trung thu, vì ở trong đó, thi Hải Nam đến bảo Thy Phương Phương được tự do từ diễn xuất, đi đóng phim; Phương ngạc nhiên đến y phục hóa trang.

Không ngại «làm tình» và hôn trước ống kính

Thy Phương có một quan niệm thật rộng rãi và rất mới, khi đề cập đến việc đóng những scéne «làm tình», hồn hít với một người khác phải trước ống kính thu hình.

Rất cởi mở, Phương cho rằng chẳng có gì xấu xa khi phải «Faire l'amour» và hôn, theo vai trò của mình cả.

Mỗi lần đóng những cảnh như thế, Thy Phương hồn thật tinh và sống hết mình cho nghệ thuật.

Thy Phương nhắc đến lần cùng đóng mặt diễn xuất trong năm 71, là Lê Quỳnh «làm tình» trong phim «Bẫy Ngầm» của Liên Ánh Cty, với «Bẫy Ngầm». Trong một scéne táo đạo diễn Lê Hoàng Hoa, và sau đó bạo, Lê Quỳnh đã run lên và thú trong «năm hiệp sĩ bất đắc dĩ» cũng nhận chưa bao giờ anh xúc động như thế cả! Tuy nhiên Phương tin cậy rằng đạo diễn sẽ thực hiện những cảnh này vì nghệ thuật hơn là chỉ khai thác sex, như thế hợp lý và đẹp hơn.

Thy Phương cho biết cô rất thích Claudia Cardinal một nữ tử ngoại quốc nổi tiếng trong các phim làm tình táo bạo, và từng nói rằng «khi tôi làm tình hay hôn trước ống kính, tôi đều nghĩ như tôi đang hôn chồng tôi ở nhà

Một mối tình duy nhất

Thy Phương trả lời một câu hỏi về một mối tình lớn trong đời, Thy Phương cho biết cô đang có, nhưng không biết cô phải là duy nhất hay không.

Theo Thy Phương, một người chồng trong tương lai phải hơn Phương nhiều tuổi, phải rất đam mê và không cần nhân dạng bề ngoài. Người ấy phải có tài năng về một lãnh vực nào đó, và tốt hơn hết, là ông phải có máu vào nghề trong người.

Những ngày nhàn rỗi, Phương thích đi bụi ở hồ Tám Anh Đảo Thủ Đức, và theo Phương y phục nền trôi trung, nhưng giản dị thì tốt hơn.

Ước vọng: sẽ làm phim của mình

Nói về một ước vọng, Thy Phương cười thật hồn nhiên và ước mong những đạo diễn nhìn thấy được khả năng thật sự của Thy Phương và giao phó cho cô loại vai trò nói theo danh từ cải lương là đào lẳng đào thương để Phương sống trọn vai trò mình. Phương cũng hy vọng trong 5, 10 năm nữa, Phương sẽ thực hiện được cuốn phim mà truyện phim đang đưa Phương viết ra từ bảy giờ.

VĂN NGUYỄN

NHIEP ANH

Một anh bạn vừa từ phòng triển lãm ảnh quốc tế tại Saigon mới đây bước ra, tôi đến hỏi:

— Anh có nhận xét thế nào về các ảnh được trưng bày?

Anh do dự giây lâu rồi đáp:

— Tôi thấy cũng được đó. Có điều phòng triển lãm này cũng như các phòng triển lãm ảnh khác.

Tôi làm như không hiểu hỏi tiếp:

— Anh nói giống như phòng triển lãm ảnh khác, nhưng giống thế nào? Giống hình ảnh, giống trang trí hay giống... gì khác?

Anh bạn hơi khó chịu:

— Thì vậy đó, cũng chừng đó loại ảnh, chừng đó khuôn mặt, chừng đó tên tuổi. Bộ không có gì mới trong bộ môn nhiếp ảnh sao?

Tôi biết lời nói của anh bạn này rất có lý, vì anh đã từng chơi thân với các tay ảnh lão thành của Việt Nam từ 1957, 1958 kia. Anh cũng là một tay đọc sách nhiều, có khỏe nhún mới trên mọi phương diện. Tôi nhớ lại nhiếp ảnh gia Hattersley cũng đã từng than phiền như vậy về các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật tại Hoa Kỳ. Ông gọi tác giả của những ảnh đó là những Salonnist.

Thật ra hiện nay trên thế giới có rất nhiều các nhiếp ảnh già đồng quan điểm với ông Hattersley và ông bạn tôi. Họ muốn tìm tòi, đào sâu vào những khả năng chưa khai thác của nhiếp ảnh hơn là thỏa lòng với những gì người ta thực hiện được như từ trước tới nay. Đã gọi là sáng tác thì phải có gì mới mẻ. Họ luôn tìm tòi, khai phá, khai phá để được diễn tả ý tưởng của họ cách tự do thoát khỏi lề lối gò bó của trường phái cũ kỹ. Họ tự xưng là «Tự do Diễn tả» (Libre expression). Ảnh hưởng của họ lan dần, tuy không ồ ạt nhưng vững chắc, đi khắp các nơi trên thế giới. Ở Pháp, họ đã tổ chức được nhiều cuộc triển lãm với số người tham dự càng ngày càng đông.

Lối ảnh này đã xuất hiện từ lâu khoảng 1960. Phải chăng các nhiếp ảnh gia đã thấy như Goethe viết :

LE VĂN KHOA phụ trách

Ảo ảnh của khóc nhìn.

Tại sao phải quá khắt khe theo luật viễn cận, quá gò bó trong bố cục? Tại sao phải chỉ có nội dung một chiều? Tại sao chỉ chấp nhận những hình thể quen mắt?



THÀNH PHỐ CỦA E.B.WELL



QUY VỀ CỦA YAN DIEUZAIDE



Bạn diễn tả sự tự do bị quản *Biểu tượng chuyện điệu của*
thúc như thế nào? Bạn có chấp nhận ý tưởng đó qua tác phẩm của Yan Dieugat bên cạnh đây chăng? Hay sự diễn tả thành phố của E.B. Weill với những khối lượng, ánh sáng và không khí quyến nhau; Nếu phải diễn tả đám đông bị lôi cuốn theo làn sóng cuồng nộ, bạn có chấp nhận ánh của Hugo Harrang chăng?

Không hẳn nghệ thuật là phi công thức, nhưng nhiều khi qui luật hạn chế sự diễn tả của nghệ thuật. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng mỗi chủ đề đều có một bố cục, một ánh sáng, một sắc độ và chi tiết chỉ áp dụng riêng cho chủ đề ấy chứ không hẳn xứng hợp cho chủ đề khác. Nếu áp dụng lộn xộn nó trở thành ngày ngô, khó chịu. Nghệ thuật là thế đó. Chúng ta hãy mạnh dạn bước vào mà khám phá.



QUÂN CHỦNG CỦA
HUGO HARRANG

Mặc Khải số 2 của Zerry Uelmann (1967)

BÀY ĐỒ CỦA
TARTARIN

Một vụ RASHOMON...

(Tiếp theo trang 33)

tông tôi và Nguyễn Sa vào phòng ông Võ Long Tè, tôi đưa các phiếu ra và nói với bà Mộng Tuyết rằng hôm qua vì bất chợt bị ván đe tinh cảm chí phổi, chúng ta làm biên bản nguy tạo chối bỏ sự thật đã được kiểm nhận sau hai lần bỏ phiếu là Trần Dã Từ được giải. Bác Ông Võ Long Tè ứng vậy, nhưng sau một đêm suy nghĩ, thấy hậu quả của nó sẽ tai hại lớn lắm chúng ta không thể làm một việc trái lẽ công bằng như vậy được.

Hà Mộng Tuyết hỏi: «Nếu hai người kia (Hà Thượng Nhân, Thanh Tâm Tuyền) không đến thì sao?»

Tôi nói: «Tôi gọi điện thoại cho Hà Thượng Nhân. Ông bảo bạn qua. Tôi nói: anh chỉ cần đến 1 phút ký vào biên bản là về, không bàn cãi gì cả, vì tôi làm biên bản đúng như kết quả của cuộc đầu phiếu hôm 18/1.» Hà Thượng Nhân vẫn khước từ vì quá bận. Tôi nói: «Tôi để ba người chúng tôi ký trước và biên bản đe ở đây, hôm sau anh ghé ký cũng được. Bây giờ tôi đọc biên bản qua điện thoại cho anh nghe. Kết quả cuộc đầu phiếu kín, Trần Dã Từ được giải chính thức về thi lập, còn Phạm Thiên Thư và Hào Tâm được mỗi người một giải khuyến khích về Truyện Thơ.»

Nghé xong Hà Th. Nhân nói: «Vâng, vâng đe tôi xem có ránh không đâ». Sau đó, tôi nói với ban Tổ chức (ông Võ Long Tè): «Ông Hà Thượng Nhân bạn làm báo Xuân, còn Thanh Tâm Tuyền không liên lạc được».

Ông Võ Long Tè nói: «hai người kia có bận cũng không sao, vì có phiếu còn đầy đủ đay rồi, chúng tôi sẽ giữ biên bản đợi 2 vị kia đến ngày chót là 26/1, nếu bắt đắc đt 2 vị ấy có bận không đến ký biên bản được, thi một mình chữ ký của ông Chủ tịch cũng đủ có giá trị rồi. Thế là ba người chúng tôi ký vào biên bản rồi về.

Sau đó một hôm, tôi có nhận được lá thư của TT Tuyền, đại ý: «Tôi không thể ký vào biên bản (đang đe trên phủ QVK) được vì

biên bản ấy bất hợp lệ, vì hôm trước tôi đã ký vào biên bản kia rồi.»

Và chiều ngày 21/1, TT Tuyền đến nhà tôi, nói với tôi rằng: «Tôi biết anh là một người nguyên tắc, vậy anh nên triệu tập một cuộc họp khác để hủy biên bản do tôi lập hôm trước, và lập biên bản khác. Mãi đến 26/1 mới hết hạn».

Tôi hỏi: «sao hôm qua(20/1) anh không đến phủ QVK?»

Thanh Tâm Tuyền: «Tôi sót».

Tôi nói: «biên bản đã nộp ở Phủ QVK không thể lấy ra sửa đổi lại, làm như vậy không thể được».

TT Tuyền: «Nếu không hợp lại tôi không ký biên bản».

Tôi nói: «cái đó tùy anh, nhiệm vụ của tôi đến đây là xong, và tôi đã làm theo lề công bằng. Hơn nữa, trong lúc bầu phiếu, tôi không hề bầu cho Trần Dã Từ, mà trước Thanh Tâm Tuyền đã bầu cho Trần Dã Từ trong 2 lần bỏ phiếu. Phần tôi trong 2 lượt bầu đều ghi trong phiếu là Võ Khuê. Như vậy, không phải tôi không thích thơ Từ, mà chỉ vì tôi nghĩ Từ đã được giải rồi».

Nghé ông Vũ Hoàng Chương bày tỏ câu chuyện xong, tôi hỏi: «Ông đã nhận thấy việc nguy tạo một tờ biên bản đe lấy giải của Trần Dã Từ trao cho Trần Tuấn Kiệt là trái lề công bằng, sao ông không phản đối mà còn ký vào biên bản do ông TT Tuyền lập ra hôm ấy?»

Vũ Hoàng Chương: «Tôi bị lâm vào thế kẹt, bởi trước đây tôi đã bị Trần Tuấn Kiệt đả kích trên báo vì giải Văn Chương 1969, nếu bây giờ tôi phản đối quyết liệt, người ta sẽ bảo rằng tôi ghét Kiệt».

Tôi hỏi ông Vũ Hoàng Chương một câu cuối cùng để kết thúc cuộc nói chuyện:

«Ông nghĩ thế nào về trách nhiệm của Hội đồng chấm giải tiểu ban Thơ, định lấy giải thưởng của người này ban cho người khác. Và nhất là việc làm của ông là Chủ

tịch : tiền hậu bất nhất, trước đồng ý ký biên bản, sau thì hủy bỏ. Đề đến nỗi có một bài báo đả kích của một vị trong Hội đồng đang tài công bố trước dư luận việc lung tung trong nội bộ như vậy?»

Ông Vũ Hoàng Chương cau mày suy nghĩ một chập rồi chep miệng:

— «Ông nói về nội bộ Hội đồng chấm giải lồng cung, trách nhiệm của Hội đồng như vậy là không tròn, điều này xin nhường quyền phê phán cho dư luận. Còn riêng về tôi, ông nói rằng tiền hậu bất nhất, thì tôi chỉ xin trả lời rằng: Con người chúng ta cũng có những phút bốc đồng, nhưng sau đó kịp suy nghĩ và sửa chữa cho hợp lý công bằng, thì cũng không đến nổi đáng trách cho lắm».

Tôi từ giã ông Vũ Hoàng Chương, đi sang trường Văn Học tìm ông Nguyễn Sa ..

(Xin đón xem bài phỏng vấn các nhà thơ Hà Thượng Nhân, Mộng Tuyết, Nguyễn Sa và 2 nạn nhân Trần Dã Từ, Trần Tuấn Kiệt về Giải Thơ năm 1971, trong số tuần tết i.)

L.P.Chi.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

Phát minh từ đời nhà Lý (V.N.)
kinh nghiệm đã 800 năm ! Linh
diệu phi thường !

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại.
Của người giòng họ. Cũng được kinh
nghiệp. Phát triển tại các quốc gia
cư trú Hải Ngoại.

— * Bí Pháp » của giòng họ
Nguyễn Quang già truyền ở Bắc
Việt Nam.

KIỆN TOÀN BỘ RĂNG !
CHỐNG HÓA NHỒ RĂNG ! (Coi
tua rõ. K.S. 1387 — 1965).

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
quê hương V.N. Phụng hưng kinh
tế Xứ sở — Phụng vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
Cao 50\$. Nước 35\$ sấp lén. Đồng
Nam Á : Cao : 500\$ — Ngoài
ĐNA ; — giá còn lén tùy đường
Hàng Không Quốc Ngoại. NAM KÝ
1083A Đại lộ Hậu Giang và 270
Rạch Cát. (cây sảng Shell
Ngã Năm — Mũi Tàu Phú Lãm
Cholon). (Cua Hậu Giang — Rạch
Cát)



(TRUYỆN NGẮN 2 KỲ ĐĂNG TRỌN)

NGƯỜI KIA

PHÓNG TÁC THEO CUỐN «L'AUTRE»
CỦA JULIEN GREEN

TRẦN TỬ

Nhưng Túy đã đau đớn vì yêu đương như đang chịu đựng cực hình khiến cho lạc thú yêu đương hình như biến thành một hình thái tê nhí của sự tàn ác. Túy không biết đến sự dịu dàng trong khi Trà Mi lại không có những thứ khác để cống hiến cho chàng; nhưng Trà Mi có đủ dịu dàng để giữ được Túy. Nghĩ vậy, Trà Mi liều đem tất cả những gì là dịu hiền mà người đàn bà có thể đạt được khi cố gắng để vươn lên — để ôm ấp, vỗ về Túy nhưng nàng hết «muốn» chàng, Túy thay đổi quá nhiều. Trong khi ấy, Trà Mi lại không muốn đóng vai nàng Messaline như trước kia. Lúc bấy giờ, «bị» Túy quá dễ. Nhưng bấy giờ Trà Mi lại thấy buồn bức trong việc cho Tuy vào «xiếc». Nàng sống thực với bản ngã của nàng.

Rồi hai người cũng ngủ thiếp đi cùng một lúc khi ngọn lửa đam mè dịu xuống. Cho đến mờ sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Trà Mi đưa tay ra quanh hai bên theo thói quen tự nhiên của nàng và thấy chỉ có một mình nàng trên cái giường ngủ. Phải mất mấy giây đồng hồ Trà Mi mới hiểu được việc không còn Túy bên cạnh nàng và lèn tiếng

gọi; nhưng không có tiếng trả lời. Nhưng nàng cảm thấy có tiếng động trong phòng. Khi mắt đã quen với bóng tối, nàng thấy Túy đang cùi gấp người lại cột dây giày; quần áo đã bận xoang từ bao giờ rồi. Thấy Trà Mi thức giấc, Túy đứng dậy và nói :

— Trà ơi, anh đi đây. Anh dậy hơn nữa giờ rồi nhưng không đi được khi chưa vĩnh biệt em. Anh không muốn em khóc.

— Nhưng em sẽ khóc lắm và cả anh nữa, anh cũng sẽ khóc.

Chàng đứng im trong ánh sáng vật vờ khiến cho Trà Mi nghĩ đến một thứ đại thụ. Túy đang nghĩ gì? Tại sao bấy giờ chàng lại im lặng?

Trà Mi đang ngắm Túy đang tiêu hủy hạnh phúc của nàng một lúe rồi hỏi.

— Túy ơi! Cho em hỏi anh điều này nhé: Có phải anh cho rằng anh đã «chồng» rồi vì chuyện chúng mình làm hồi đêm, phải không anh?

— Không phải.

— Vậy thì có phải là em đã «chồng» không?

— Ô không, không phải đâu em...

— Như vậy, anh bỏ đi vì nghĩ rằng em sẽ nguy hại cho sự «cứu rỗi» của anh chàng?

— Cũng như vậy, anh cũng nguy hại cho sự «cứu rỗi» của em...

— Anh sẽ làm gì để cứu vớt em đây?

— Nhưng em có thực tâm muốn được cứu vớt không?

Trà Mi không trả lời. Nàng nghĩ rằng sau một đêm ngupy lận trong sự đam mê cuồng loạn mà bây giờ lại đem những vấn đề tôn giáo và thần học ra hàn coi «khí» lầm, chàng ra sao hết.

Rồi nàng chuyển hướng câu chuyện.

— Vì anh sắp đi, em muốn anh ráng ở lại chừng nữa giờ nữa cho em tắm rửa qua loa rồi pha cà phê cho anh.

Thấy Túy ngần ngừ nhưng chưa lên tiếng, Trà Mi khoác vội cái áo choàng vào người rồi vào buồng tắm quá lẹ nên Túy không kịp thấy, kịp hiểu gì hết. Ở trong buồng tắm, Trà Mi gọi với ra ngoài :

— Bật đèn lên đi anh,

Nàng muốn dùng ánh sáng để xua đuổi cái không khí suy tưởng của căn phòng tối và đem lại cho căn phòng tính chất tầm thường rõ rệt của nó. Nhưng Túy đã trả lời :

— Em khỏi lo, anh không cần gì hết.

Bản chất yếu đuối của Túy, yếu đuối như đứa bé đã bộc lộ trong câu nói này. Một người đàn ông cương quyết sẽ ra đi tức khắc.

Trà Mi gọi là nứa :

— Bật đèn dùm em đi.

— Không. Túy đã trả lời lại với một sự cương quyết đột ngột.

Chàng thích bóng tối hơn. Chắc bóng tối giúp chàng đánh lừa mình bằng màn bí kíp nhỏ của 1 nhà truyền giáo đang sám hối. Nàng tưởng tượng ra Túy đang lấy tay bung kín mặt. Ngâm mình trong bồn nước, Trà Mi tính toán về những may mắn của nàng. Trên bình diện khoái lạc, nàng chẳng có một may mắn nào lúc này. Túy đã nói hết với nàng những gì chàng phải nói hồi đêm rồi và buổi sáng hôm nay, chàng là người của tam hồn. Nhưng biết đâu tiếng nước vỗ bì bạch lại không gợi ra trong đầu óc chàng những ý nghĩ phạm tội... Bọn đàn ông đều man dại như vậy.

Nhưng Trà Mi xua đuổi ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy đi. Nàng cảm thấy tóm cái hoàn cảnh đang xấu hổ của nàng lúc này. Biết vậy nhưng Trà Mi vẫn gắng dẹp sự kinh tởm ấy lại. Nàng nghĩ lại chỉ cần kéo dài vài giờ nữa là được. Lúc ấy, Túy lại thấy thèm khát, ham muốn dien cuồng. Sau khi đã biến đổi thè xác, Trà Mi sấp hiến dâng cả tam hồn nữa một cách không kén tro trên. Trà Mi biết điều nàng làm quá hạ cấp nhưng Trà Mi vẫn làm vì nàng đã yêu.

Mười lăm phút sau, Trà Mi từ phòng tắm bước ra, lười mắt và mặc mạc, vì nàng không dùng nước hoa. Xúc nước hoa là sai lầm trong lúc này. Trà Mi bận sơ mi một cách hết sức kín đáo và mở tủ chọn một áo choàng lụa màu xanh da trời, mặc rất hợp trong khung cảnh này. Rồi, với giọng nói của 1

nữ sinh nội trú của nàng, Trà Mi gọi tên chàng một cách dịu dàng, nhỏ nhẹ: «Anh Túy ơi!»

— Ủ, gi đò, em!

Trà Mi không trả lời. Nàng lặng lẽ xếp tấm bình phong theo chiều che dấu được cái giường lộn xộn rồi kéo mìn một cửa sổ. Ban ngày ủa vào phòng, trãi lên tấm thảm một thứ ánh sáng rực rỡ như mạ vàng, ánh sáng của sung sướng. Nàng muốn cho đây là một cái điểm tốt lành nhưng nét mặt của Túy lại bắt nàng phải lo lắng. Nơi đôi má xanh xao bệnh tật của Tuy, gò má nhô cao lên làm cho đôi má trũng sâu xuống. Nghe tiếng mấy cái kheo màu cửa reo lách cách, Túy quay lại phía Trà Mi và mỉm cười :

— Anh xin lỗi đã làm cho em phải thức dậy quá sớm.

Nàng không nói gì và đi xuống bếp đặt ấm nước lên lò rồi trở lên dọn bày. Nàng thấy Túy ngồi im nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh khiến cho Trà Mi không thể không hy vọng nữa.. Nàng hy vọng gì? Một ý nghĩ nhoáng le trong tư tưởng nàng như một vạch lứa đó: «đừng giật thiên đường của chàng».

Đang sắp tách, đĩa trên bàn ăn, Trà Mi đã khựng lại, tay cầm khư khư một nắm muỗng và dao ăn. Thấy vậy, Túy ngược mặt lên dò hỏi khiến cho nàng phải bỏ xuống bếp. Quá bối rối, Trà Mi không biết nước trong bình bắt đầu réo sôi. Nàng thầm nghĩ.

«Rốt cuộc những gì xảy ra đêm qua cũng đúng hệt như những gì chàng đã làm năm xưa, khi Túy làm cho ta mất lòng tin chứ gì? Rồi nàng nở nụ lang bang và thắc mắc : Tất cả những gì đã xảy ra có ý nghĩa như thế nào! Ý nghĩa cuộc đời mình ở đâu? Đang phải lo bữa ăn sáng, minh làm thế nào mà lại đặt được những câu hỏi to lớn như vậy nhỉ!»

Vì những ý nghĩ và thắc mắc này, Khi bụng mâm thức ăn ra, Trà Mi nhận thấy nàng đang run và phải bảo Túy :

— Anh cứ tự động dừng đi!

Túy vâng theo với sự vung về cổ hũu của chàng, sự vung về đã làm cho Trà Mi trở thành thân thiết với chàng. Trên cõi đời này, nếu có người cần được yêu thương và che chở thì người ấy không ai ngoài Túy: Như sáng nay, thế nào khăn bàn cũng bị hoei vì cà phê đồ xuống và cuồng lại xin lỗi. Động nói của Túy tội nghiệp quá khiến cho Trà Mi muốn bỏ chạy, đi trốn bất kỳ ở đâu. Hắn lòng tự ái của Túy đã bị thương tồn nhiều Trà Mi phải nghĩ là chàng chẳng còn bao nhiêu tự ái. Ngược lại lòng tự ái của Trà Mi làm cho nàng chẳng bao giờ cùi đầu xuống hết nhưng Túy đã làm cho nàng mềm đi nhiều, mềm đi một cách đáng kính sợ. Một người đàn bà khác hơa là Trà Mi có thể dùng nước mắt và có thể thèm nhớ thứ khí giới bất chính này. Nhưng Trà Mi lại không khóc được. Thấy Túy đang kè môi vào tách cà phê nóng bỏng sấp uống, Trà Mi nghĩ là sắp có tai nạn xảy ra. Nàng nói :

— Đợi một chút nữa anh.

Túy đặt tách xuống, hỏi lại :

Sao vậy em?

— Em cũng không biết nữa. Em muốn nói với anh điều này..

Nói với Túy điều này... nói gì bây giờ ? Trà Mi chẳng có gì để nói với Túy ; nàng cảm thấy quá mệt mỏi vì cuộc tranh đấu này. Giữ một người muốn bỏ đi để làm gì ? Túy không còn là của Trà Mi nữa ; chàng đã thuộc về một người khác. Tuy vậy, Trà Mi vẫn gắng sử dụng là bài tôn giáo lần chót một cách hèn hạ. « Nếu Túy yêu cầu minh sẽ sẵn sàng về cậy thành già trên nền nhà bằng lối của minh... Nàng nói :

— Hình như em có nói với anh là em đã cầu nguyện.

— Đúng đấy, Trà ơi !

— Em tưởng là anh ta như vậy. Cố lẽ em đã làm Túy vội gạt đi.

— Không đâu, Bây giờ, anh tin chắc là em có đức tin. Nhưng tôn giáo đã ràng buộc và làm phiền em nên em muốn vứt đi. Nhưng tôn giáo vẫn luôn luôn còn lại ở đó. Trường hợp của anh cũng không khác bao nhiêu đâu...

« Tất cả lại bắt đầu » Trà Mi nghĩ thầm như vậy và thấy nỗi giận. Nàng nhún vai và nói :

— Kia ! Anh uống đi chứ, cà phê người rồi đó... Túy mỉm cười : nụ cười của tê độ này làm cho Trà Mi hết kiên nhẫn. Nàng gào lớn :

— Anh Túy ! Đêm vừa qua, chúng ta đã làm ỉnh với nhau phải không ?

Nói xong, Trà Mi liền cảm thấy nàng quá tần thường, chưa bao giờ làm thường và nặng nề đến như vậy. Ngược lại, Túy không có vẻ gì là vội vã ; chàng chậm rãi hớp một ngụm cà phê rồi đặt tách xuống :

— Phải ! nhưng chuyện này có nghĩa gì ? Anh biết rõ là trong vụ này, anh mới là người có lỗi. Lẽ ra, anh không nên đến đây mới phải. Cung vì vậy mà anh phải đi.

— Như vậy giải đị quá mà. Anh để em lại đây một mình với tất cả những khó khăn.

— Đâu anh có đề em ở lại một mình.

— Cả anh và em lúc này đều tin mạnh mẽ vào quyền lực siêu nhiên, thần bí — nếu em không quá lời. Nhưng cũn có làm gì đi nữa thì lương tâm anh vẫn thống trách việc anh đã bỏ rơi một người anh có thể cứu vớt.

Tay lắc đầu :

— Suốt đêm, sau khi ấy, anh đã nghĩ đến điều này, Anh thấy là việc « tru rỗ » của anh và của em dính liền với nhau. Mới lúc nay đây, khi em đang tắm, anh xin thú thực là anh đã định tông cửa đẻ vào...

— Anh biết là em sẽ đề cho anh... Chính vậy đó. Anh cũng hiểu như vậy và biết chắc là chuyện này sẽ chẳng ra làm sao hết cả», do đó anh phải bỏ đi, sớm chứng nào hay chứng nấy.

Trà Mi mỉa mai.

— Vậy là anh đã chống cự lại dục vọng một cách anh dũng như một ông Thành vây.

— Đừng có chế diều anh nữa anh đã tự cảm thấy mình quá kỳ cục và khốn khổ lắm rồi.

Ngập ngừng một lúc rồi Túy mới móc ra một mẩu giấy chia sang cho Trà Mi một cách vung v

và đầy vẻ khẩn cầu :

— Lúc em tắm, anh rảng sức mãi mới ghi lại cho em địa chỉ một ông linh mục ở Huế.

Những lời lẽ này của Túy đã làm cho Trà Mi nỗi niềm lên. Nàng chồm tới, giật mạnh mảnh giấy trong tay Túy xé vụn ra... Rồi hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Trà Mi biết chắc là mắt nàng lúc bấy giờ long lanh vì giận giữ.., Mắt Túy cũng long lanh... nhưng vì trước mắt vì chàng — đã — và có biệt tài — khóc.

Cuối cùng, Trà Mi lên tiếng trước :

— Lúc này, em quá nóng.. Trong con người của em còn nhiều máu ngoại đạo.. Anh tha lỗi cho em.

Vừa nói đến đây, Trà Mi suýt phì cười khi thấy Túy móc trong túi ra một cái khăn muoxoa kẽ sọc xanh loại khăn lồn của dân quê. Bởi vốn là một nhà tiền thuyết hoi điều — không quên bày ra những chi tiết thực cù lồn, trào lòng. Túykin đáo bì mủi thực khẽ rồi nói :

— Quả thực anh là hiện thân của sự vung vả thực. Em bỗ lỗi cho anh. Sở dĩ anh nói đến vị Linh mục này vì ông là cha xứ của họ đạo duy nhất ở đây... Ông ta hết sức tốt và tình cờ anh mới nhớ đến ông và giới thiệu với em.

Chiếc muoxoa đã biến mất vào tai chàng rồi. Túy kiểm đâu ra được cái muoxoa này ? Trà Mi nghĩ là không hiểu cái muoxoa này có phải là dấu hiệu chứng minh rằng Túy đã khước từ đời sống, khước từ Satan và những khoái lạc. Nàng phải dấu mặt vào lòng hai bàn tay để che Túy khỏi thấy nàng đang cười. Chắc chắn Túy phải cho là Trà Mi đang xúc động. Chàng nói :

— Trà ơi ! Anh mong em giữ một kỷ niệm đẹp về anh. Phạm Túy thực không phải là con người tôi qua nèn là người đang nói với em bây giờ..

Trà Mi đáp lại thi thầm :

—Nhưng em thích NGƯỜI KIA hơn..,nhưng anh uống cà phê đi chứ !

Túy ngoan ngoãn nghe theo ; Trà Mi thấy anh mắt của chàng nhìn nàng trên vành tách. Trà Mi thi thầm nhu cầu nguyện :

— Chúng mình có lẽ cũng sung sướng bên nhau

— Bây giờ không được nữa rồi, chàng mắt rồi.

— Em thấy phải mạnh lấm mới đủ sức khước từ cuộc đời. Còn anh, anh đâu có mạnh lấm ! Anh đã trở lại đây vì cưỡng không nổi... Vậy anh đâu có mạnh lấm ?

— Anh cũng biết vậy nhưng bấy giờ hết rồi..

Bỗng nhiên nét mặt Túy sáng ngồi lên rạng rỡ như chàng vừa được soi sáng trong nỗi lâm giòng nói cũng có vẻ phấn khởi mạnh mẽ hơn :

— Anh trở lại vì yếu đổi và Thiên Chúa đã dùng sự yếu đuối của anh để chỉ đường cho anh. Anh đến đây để cứu vớt em, nhân danh Thiên Chúa. Ý nghĩa của việc anh trở lại thăm em lần này như vậy đó.

Rồi đứng dậy :

— Thiên Chúa sẽ đến với em nếu em cầu nguyện.

Em sẽ không cần đến anh nữa đâu.

Túy nói xong, Trà Mi vui nói ra một câu nói nằm trong thâm tâm nàng giữ lại không kịp : «

— Không, chỉ em cần đến anh luôun luôun. Em yêu anh.

Ngạc nhiên Túy quay lại nhìn Trà Mi.

— Anh cũng thế. Chưa bao giờ anh không yêu em.

— Nhưng có một lần anh đã nói khác hẳn mà.

— Lúc ấy, anh phải tự vệ.

— Nhưng bây giờ, bây giờ.

— Bây giờ thì sao, em ?

— Em vẫn anh đừng đi. Túy ơi,

— Không được.. Vì anh ở lại, chúng ta sẽ đau khổ lắm. Anh không còn thuộc về anh nữa.

Rồi Túy chép miệng thở dài. Chàng ngoảnh mặt và nói :

— Thôi, bây giờ anh xin em một điều giản dị : một ly nước uống. Em còn nhớ sau khi uống cà phê, anh có thói quen...

Cái thói quen phải uống một ly nước lạnh khi uống cà phê của Túy, Trà Mi làm gì mà chẳng nhỉ. Nàng vội xuống bếp mở tủ lấy cốc ra rót nước. Không kịp suy nghĩ. Đến khi nàng biếu ra thì chậm mặt rồi. Nàng gọi lớn : « Anh ơi ! » và đặt cốc xuống chay với đèn phòng. Cửa đã mở toang cho Trà Mi thấy Túy trong chiếc áo choàng kỳ cục mà nàng đã cẩn thận cài đầu rảo bước những bước thực dài trên đường phố. Nàng thoáng có ý định chạy theo Túy để kéo chàng trở lại nhưng lòng tự ái đã ngăn nàng lại...

Bèn nào thì cũng hết rồi. Trà Mi đóng cửa lại như muốn nói với Túy « chính anh đã muốn vậy ấy nhé ».

Rồi sau đó, Trà Mi không hiểu tại sao nàng cứ bước về phía giường ngủ mà chăn và drap bị xô lệch, ném ép vòng vòng, gợi lên trong trí óc nàng hình ảnh một ngọn sóng.

Bỗng nhiên cầu phòng tối sầm lại trước mặt Trà Mi ; nàng ngã vật trên giường, cái giường của Trà Mi và Túy đêm qua.

Hôm ấy, trời cũng đẹp như những ngày trước đó. Khi mở mắt ra Trà Mi có cảm tưởng là ánh sáng đã thức tỉnh nàng và nhìn quanh một lúc để đến hai phút mà không hiểu gì hết. Nhưng rồi ký ức cũng nhắc nàng lại mọi chuyện và làm cho nàng có cảm tưởng bị một cái gì thực nặng đè nặng trên ngực. Nhưng lần này nàng chống lại niềm đau cũ.

« Tôi rồi ! Tất cả chỉ có vậy. Cũng như Túy cũng có thể không đến đây để gặp lại Trà Mi. Còn lại những gì của Túy nào ? Mọi kỷ niệm được chắp nối nhau và trên giường tôi đậm một cách hùng hồn mà thôi !

Đem hết nghị lực ra, Trà Mi mới thay được drap mới và cuốn hết draps cũ ném vào thùng giặt và giàn cái bẩn chất nhiều tinh cảm hơn là tinh dục của nàng. Rồi nàng bò xuống nền phòng nhặt lại những mảnh vụn của mẩu giấy mà Túy đã xé trong tay ra để viết lại địa chỉ cho Trà Mi. Nàng gom lại tất cả mảnh vụn vuốt lại cho thẳng thẩm định giấy và giàn lại mẩu giấy. Mắt ráo hoảnh miện khô nhưng đầu nóng bức bức, Trà Mi đọc lui đọc tới hai dòng chữ bút thiếp, hai dòng chữ cuối cùng Túy đã nêu nốt viết ra trong khi nghĩ đến nàng, hai dòng thư vĩnh quyết.

Tranh cãi phòng mọi vật đều nhắc đến Túy, Trà Mi đi đến công viên lúc bấy giờ đã đông trẻ con và mẹ chung. Túy chở nàng ngồi rất vắng, những âm

thanh hạnh phúc (lặng reo hò của trẻ con) vẫn vọng đến bên tai, quay động nỗi khổ đau của Trà Mi. Nhờ vậy mà nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Vết nàng bảy giờ, điều quan trọng là tuồi giàn phải trời mau, hết ngày đến đêm hết đêm đến ngày cho đến khi nỗi đau khổ voi dần đi. Nhiều người đàn bà nhau nàng một cách tò mò khiên cho nàng nghĩ rằng họ phải, họ tò mò vì một nguyên nhân khác mà nàng không biết. Khi nàng biếu ra một cách bất ngờ giữa lúc đang khám phá ra một cách vui lòng của tàng cây bồ đề in bóng dưới đất : nàng đang khoác áo choàng để ngủ : Hơn nữa lúc bấy giờ, nàng nghe vang lại một tiếng Pháp đã biến thành tiếng nói của nàng: « Tôi kêu ».

Trà Mi không phải là thứ người có thể nói nóng vì một chuyện không đâu. Vả chăng, lỗi au mạc của Trà Mi cũng chẳng quấy gì cho làm mà chỉ có vẻ lập dị mà thôi. Nhưng nàng cũng đứng dậy một cách vui tự nhiên (vì bên trong của nàng lúc này chỉ là rối loạn và xúc động) và thả bộ thông tuồng về đến nhà mấy phút sau.

Trà Mi gắng thu gọn đê cho căm buồng của nàng lại gọn gang trật tự như cũ. Rồi nàng lại đám minh trong sự suy tưởng và khám phá ra rằng nàng yêu Túy nhiều hơn khi chàng ở xa. Ngợc lại, khi Túy ở bên cạnh hoặc trong vòng tay của nàng, Trà Mi lại cảm thấy bình thanh hơn, ít yêu đương hơn. Không phải Trà Mi đã chia Túy nhưng nàng cần sự vắng mặt của Túy mới gặp lại được Túy năm xưa. Nàng đã yêu một bóng ma chàng. Không phải, hoàn toàn không phải.

Trà Mi dõi ý một cách đột ngột. Nếu người ta trả lại cho nàng anh chàng Túy ban nay, chàng Túy có bộ mặt của một nhà khồ tu, Trà Mi cũng sẽ bằng lòng nhận. Nàng sẽ che chở, bao bọc và hầu hạ chàng. Nàng cũng sẽ quý xuống cầu kinh như Túy, cho chàng vui lòng. Nàng sẽ gắng nhớ lại các động tác bí hiểm trước và sau khi cầu kinh của Túy.. Đã quan sát Túy nhưng Trà Mi vẫn không nhớ được một chi tiết nào đó : tay đưa lên trần rồi kéo xuống vai. Nhưng vai nào ? trái hay phải? Đứng trước tấm gương trong bóng tối, Trà Mi học làm dấu như Túy. Nhưng vai nào ? trái hay phải ? Bóng của nàng trong gương làm nàng bối rối hình ảnh xao động...

Nhưng tất cả những việc này có ích lợi gì ?

Hôm ấy, Trà Mi đã sống trong trạng thái ngày dài. Nghĩ đến việc nấu ăn, Trà Mi thấy buồn nôn. Bữa ăn của nàng là một mẩu bánh chỉ gặm có một góc. Tuy vậy, một cố gắng gần như là tự động đã làm cho Trà Mi muốn ngồi vào bàn cầm lấy bút. Bàn tay như không có gân của nàng vẫn phác ra mấy nét thành bộ mặt con người nàng không bao giờ gấp lại nữa cầm giữa một vòng hoa lớn trông rất vô vị. Trà Mi bèn tẩy sạch,

Trời, già Trà Mi khóc được, già nước mắt của nàng tuôn trào ra thành suối !

Được vậy thi Trà Mi sẽ đỡ khổ sẽ tự giải thoát và thanh thản biết mấy !

80 ĐỒNG MUA HẾT HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG
— Sau các số đặc biệt TÌNH DỤC, NGỪA THAI

Văn Nghệ Tiền Phong số 654

“BỆNH ĐÀN ÔNG”

- Dẫn giải các bệnh hoa liễu : Giang mai, lậu, hột xoài, mào gà, thiên pháo.
- Các cách chữa tuyệt妙 bệnh hoa liễu, cách phòng ngừa.
- Các chứng yếu tình dục (dương sự yếu, đi tinh, hoạt tinh, tinh xuất sớm) và các toa thuốc Tây y, Đông y để chữa trị.
- Chứng thương nã phong, nguyên nhân và cách đề phòng.
- Các toa thuốc cổ truyền của Trung Hoa và Nhật chữa các chứng tình dục.
- Toa thuốc Thiên Kim Bồ Thận còn hay hơn toa thuốc Minh Mạng.
- Thanh niên lỡ thủ dâm hay trác táng nhiều có thể khôi phục sức khoẻ để lấy vợ và đạt hạnh phúc.
- Giá trị các chất kích dục.

Giải quyết tất cả thắc mắc về hạnh phúc vợ chồng

Thêm 16 trang Offset và nhiều hình ảnh đặc biệt

VĂN BÁN GIÁ 80 ĐỒNG

Xin hỏi mua sớm số 654 Văn Nghệ Tiền Phong, Phát hành đúng sáng thứ ba : 18-4-72

XI-RÔ

PROMET

H
TRANG

KNS số 1294/BVT/PCD



trị các chứng : MẤT NGỦ-HO SUYỄN

PHONG NGÚA-NỐI MỀ DAY



SỮA BỘT THỦY SĨ

MATERNA



LIBRARY
MAY 10 1972

Đầy đủ chất bồi dưỡng
dễ pha - mau tan - thơm
ngon - tinh khiết tốt nhất