

#122

ĐÓI BƠI TÓAN

Wason
DS 531
D642 +



ĐÓI

SỐ 122 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ

TUẦN LỄ TỪ 9-3-72 ĐẾN 16-3-72

ĐẶC BIỆT: BÓI TOÁN

- BÓI MỘT QUẺ CHÍNH TRỊ : tràn vân lè
- THẦY BÓI GIAO CHỈ : ngũ tú tứ
- NHÌN THẤY TƯƠNG LAI : tường huân
- TƯƠNG SỐ PHONG TRÀO ĐANG ĐẠI PHÁT : cung hỷ
- SINH VIÊN : NHỮNG BỐC SƯ TÀI TỬ : pham nha
- BÓI TOÁN Ở CHỢ LỚN : liêu qu Quốc
- NHỮNG TỔ SỰ BÓI TOÁN ĐẤT SAIGON : tiều ba

CHÁNH TRỊ :

- NHỮNG BÍ ẨN DÀY ĐẶC SAU CHUYẾN HOA DU CỦA NIXON : lý do nguyên
- NGÀY CHIẾN TRANH VIỆT PHẬP BÙNG NỔ : Hồ Chí Minh với kế hoạch Navarre

VĂN NGHỆ :

- NHỮNG LỜI NHẮC LẠI : cacsy
- LUẬN VỀ TIỀU THUYẾT : doanh quan bessy
- GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT : hoang hau thien
- NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG : cung tich bien
- KẺ BÁN MÁU : nguyễn thuy long

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- THƠ ĐỜI
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG THƠ
- ĐỜI MUÔN MẶT
- ĐỒ BUỒN TINH HOA
- THỜI SỰ THẾ GIỚI
- THỜI SỰ TRÒNG NƯỚC
- ĐIỆN ẢNH
- NHIỆP ẢNH
- S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :

Bà TRAN THỊ ANH MINH
Chủ trương biên tập

CHU TÙ

Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh S.G.
Đ.T. 22.323
(Phát hành mỗi sáng thứ năm)

Tương lai nước Tàu của Mao

Trong nhật ký của một nhà báo Mỹ, ghi trong những ngày ở Bắc Kinh, ta đọc :

Thứ sáu 25-2-72

«Tuyết đang rơi, trong Bắc Kinh kém đầm thấm. Từ cửa sổ khách sạn, tôi trông xuống sân, thấy hàng chục người đang quét dọn, xúc tuyết. Khắp Bắc Kinh, một đạo quân dân chúng tự nguyện đi quét dọn tuyết. Vì vậy thành phố này không cần có sở vệ sinh và máy hút tuyết. Có lẽ John Lindsay phải bắt đầu học tập Mao (John Lindsay là thị trưởng New York). Nhớ lại những ngày ở Bắc Kinh, tôi nhận thấy có đêm đi qua các phố tối tăm nhất mà không sợ hãi, đè cửa phòng khách sạn không khóa mà không sợ mất đồ. Tôi không phải cho bồi phòng tiền thường, không thấy một người ăn mày, một người say rượu nào ngoài phố. Nhưng tôi cũng không thấy một người nào mặc một bộ áo hắp dẫn, không thấy một con chó, hay nghe được một cuộc truyện trò vui vẻ».

Sau chuyến đi Tàu của Nixon, người Mỹ bắt đầu sô nhau đi tìm hiểu về nước Tàu đó. Từ thái độ cực đoan này, họ chạy sang thái độ cực đoan khác. Trước kia, họ coi bắt cứ chuyện chỉ ở nước Tàu cũng là xâu, nay thì họ định bắt đầu coi chuyện chỉ ở nước Tàu cũng có thể là tốt. Cảnh dân Tàu ăn mặc đồng loạt, mở miệng ra là nói tới Mao, làm việc hùng hục suốt ngày, tối về nhà lại học tập Mao. Cảnh đó trước đây được coi là biểu tượng của một chế độ độc tài b López nghẹt mọi tự do cá nhân. Nay thì được coi là biểu tượng của một xã hội có kỷ luật, không hỗn loạn, xô bồ như xã hội Mỹ.

Nhưng dân Tàu có thể sống theo chủ tịch Mao mãi, như sống trong một trại lính không lối thoát không ?

Cũng nhà báo trên, lại ghi tiếp nhật ký :

Thứ bảy 26-2-72.

«Tại Hàng Châu, tôi đã thấy khung cảnh đặc biệt của miền Nam Trung Hoa : ruộng lúa, cảnh vật có trật tự đẹp đẽ và biệt thự tráng lệ của Mao chủ tịch. Nhớ lại các hình ảnh, tôi tự hỏi sau khi Mao chết, tư tưởng Mao còn tồn tại chăng ? Tôi nghĩ là không. Một dân tộc có óc tư tưởng riêng phong phú như dân Tàu không thể sống thường trực mãi trong một trại lính màu nâu xám được. Hôm dự buổi ca vũ nhạc kịch ở Bắc Kinh, khi một nữ phóng viên Tây phương đi vào, mặc áo dài bằng lụa thêu các hình theo kiểu Trung Hoa xưa ; tôi trông thấy các phụ nữ Tàu mặc đồng phục kiểu Mao châm chích ngầm nghĩa người nữ phóng viên, cho tới khi sân khấu mở màn. Hình ảnh đó cho tôi biết về Trung Hoa hiện đại hơn bất cứ chuyện nào khác».

Nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa có đặc điểm rất cận nhân tình, rất hợp với tâm hồn, tình cảm con người.

Chủ nghĩa và chế độ Mao trạch Đông có thể hủy diệt truyền thống đó không ?

Chắc chắn là không. Khi kỹ thuật Mỹ xâm nhập nước Tàu, cả nền kinh tế sẽ biến đổi, nền sống xã hội sẽ thay đổi và, lập luận theo lời của Mao, thương tăng kiến trúc cũng sẽ thay đổi.



nói chuyện với đầu

KHA TRÂN ÁC

Lập đao

Tình thế đã đi tới giai đoạn quyết định cuối cùng. Lúc này chính là thời cơ duy nhất cho những người yêu nước thực sự xuất đầu lò dien. Đầu Gối rất tiếc với những năm tháng chđng chất nặng chđu trên đầu, trên cõi, thđ xác suy nhđc, nghị lực tan rã, tđm hđn tuyệt vọng. Đầu Gối tự liệu minh không còn lđng đđ, hơi sđc nđo đđ chđc trời quay nđc một phen cho đđ buđn, trước khi chđt. Chđ lúc này mà những người quốc gia vẫn cđn ngđ mđ, vẫn tiếp tục chia rđ, ān mđnh, tiêu diệt lđn nhau thi quâ là chuyện chđ đđ.

Nhưng làm thế nào đđ lđi cuđn nhđn tđm thành lập một thực lđc nhđn dđn khđ dđ dương đầu với tình thế? Một người bạn đưa ra ý kiđn thành lập một «đao». Mọi ngđe tưởng là chuyện đđa, nhưng nghĩ kỹ thì ở đất nước này, chỉ có cách thành lập «đao», mới thu hút được quần chúng đồng đđo.

Báo Đời trong số tđn xuđn có một bài của Đđo Cđy thuật lại lời tiên tri thời cuộc của một thđy bđi đđuong Minh Mđng, cđn cđ vào hai câu sđm của Trđng Trđnh:

Trđng đđi ưng lai sđ từ thđng

Thđ gđn cđng hđng thđi binh

phong.

Lập tức hai câu sđm này được truyền tung khđp miđn Nam, khiến thđng tđa Thđch thiđn Hoa viđn tđng viđn Hoa Đđo, từ Trđ Ôn vđ Saigon, cũng phái nhđc lại hai câu sđm này và cho báo chí biết hai câu sđm đđc hđu hđt mọi ngđe nuđc nhđr tđi. tin tđng ràng hđng binh sđp đđn đđt rđi.

Vậy phái lập một đđo. Đđo này

sđ tuyên truyền lđi cuđn, thu hút quần chúng bằng sđm, sđm thi khđng thiđu, chđ «thuđ tiền» các thi sĩ Tú Kđu, Trần Tuđn Kiđt v.v. Viết cho một số bài thơ bi hiđm hợp với thời cuộc mà chúng ta muđn tạo ra, rồi gđn cho những bài thơ đó là sđm Trđng Trđnh.

Đây khđng phái một đđe nghị đđe đđa rđn, mà là một đđe nghị đđng đđn, đđng cho những ngđe làm chính trị suy nghĩ. Một ngđe vđ học như ông Tđ Sđ, mang trđn đầu, nhiều án thường phđm, cũng lập đđo (Hđa Đđng tđn gđo) làm mưa, làm gió, làm đđn đđo chđng quyđn với làng cđ nhđ Long Thành khđn chính quyđn muđn sđ mó tới ông từ lâu mà phái bđi thi đđt vđt vđ, khđ sđ mđi tđn đđc ông. Vđy nếu chúng ta thành lập một đđo thật đđng đđn, sđu sđc, hành động thật quang minh chính đđi thì nhđt đđn là ăn to.

Trong những ngày dài lđ thđ sống khđng chđu hđng. Đầu Gối đđi nghĩ ra đđc một cái đđok khđng những cđn tiđn mà cđn cđu đđc nước, tđ đđ đđc nhân dđn, Dđi nhđn khđng phái đđo Đđ Buđn. Nhưng Đầu Gối tự xét minh khđng đđ sđc, đđ nghị lđc, đđ đđc, uy tín đđng ra mđ đđo. Vđy Đầu Gối muđn bđn cái «sđng kiđn» lập Đđo này với đđy đđ chi tiết vđt nội dung kế hoạch truyền bđ đđo cho những ai có tđm huyđt, sẵn sàng ra tay cđu nước, an dđn.

Hạt nhđn

Đđi số Xuđn cũng như số Tân Xuđn đều bị tịch thu. Bất buđe Đđi phái thực hiện khđ nhđc kđ «Hđn Tđn lđn chđn» đđi tồn tại. Ng cách kđn tđi mọi ngđe

bđt đầu bằng Tđng Thđng. Kđn thực chđ khđng phái kđn sđm Lđn tiđng tại Hội chợ Đđng Tđm, Tđng Thđng Thiđu đđi cđnh gđc đđng bđo rằng rđt có thđ đđi phđm sđ xài khđ nhđc kđ, «Hđn Tđn lđn chđn», chđp nhđn mđi gđp phđp hđa binh tđm bđ, mđi gđp phđp mà Tđng Thđng Thiđu gđi là giải phđp chđt nhđn. Nghia là Cộng Sản sđ khđng gđp hđa hoàn toàn lđp trđng vđ khđng của ông, mà chđ cần tiđm ào mđi «cđ» trong toàn bộ giải phđp, đđi rồi mđi vđi năm lđi khđi phđi chđn tranh, nhận đđn kđ trên chđng tđi ông Thiđu là ngđe xa thđy rộng, làm Tđng Thđng là xung đđng đđt đđu, con nđng nđc rđi. Vđ khđng những Đầu Gối hoàn toàn cđng một nhđn đđn với Tđng Thđng Thiđu, Đầu Gối cho rđi, Cộng Sản có thđ vđ chđp nhđn cđ toàn bộ lđp trđng 4 khđng của Tđ Thiđu mà vđn sđi tái đđc chúng ta. Vđ sau hàng chđc năm, đây ngđe Việt Nam chđm giđt lđn nhau đđ Quốc tđn bđn cđn như vđ sđn đđ buđc sang gđi đđn hođa thđo với nhau, phđi tay đđi mđc các tiđu nhđc quốc, «tđ quyết đđn vđn mđng minh» (sic) vđi gđi đđn mđi trđc một miđn Nam phđn hđa, thđi nđt, lđc đđ, tđi mđi viđn đđo, đđi mđi gđi sđng, đđi phái trđng chđi vđi Mỹ, Cộng Sản chđi cđn áp dụng khđ nhđc kđ lđn chđn, đđi đđc hođt lđi miđn Nam, thi chđi trong vđi năm, chúng sđ thđn tđn miđn Nam như lđy mđn đđi trong tđi, nếu nhđn ngđe quốc gia vđi tiếp tục tđn trđng chia rđ, cđi xé lđn nhau. Ma chia rđ, cđi xé lđn nhau là cđi chđc, vđi ngđe

Đầu Gối vđi đđi ông đặc đđng, trả lời rằng: «Tôi vđu ông, tôi khđng muđn chuđc cđi vđi vđo ngđe. Ông đđi bđt thđnh lđch thi đđi ông là vđ khđng biđt ông là ai, ông đđi lđn thđi thi đđi bđt buộc phđi tđi giác ông đđi khđi bđi đđi nđm áp vđi tđi lđn lđc vđi đđi phđp.»

Cho nđn nghĩ cho kỹ thi đđi ông Thiđu khđng phái chđi là một vđi tđn «khđt đđng vđi muđn». Ông nhđn muđn lđm, và cđi đđi xa hơn nữa, hơn là chúng ta tđng. Không biđt khđn như trđi cđi phđi là gđi đđng cđi ngđa của ông Thiđu khđn. Hay là gđi đđch đđng chđi ngđa, bđo tđi bị tịch tđn thi chđn mđi.

Binh thường thi mđy ông thđy bđi chđi đưa ra nhđn lđi khđn

quđe gđa là gđi nđm khđng phái là nhđn ngđe thđ chđt cđn hđn đđn kết cho nđn Đầu Gối sđ khđng sđu nđn nđu một mai, đđi nhđn Việt Công đđi thái đđ, xuđng nđc sđp nhđn uđt luđt mọi đđi kiện theo đđng nhđn đđe một bđn kđch (In: She stoops to conquer).

Lai khen Tđng Thđng

Trđn đđy đã khen Tđng Thđng mđi phđt. Khen thđm Tđng Thđng mđi phđt nđa: Ông Trần Văn Đđ đã gđi Lê đđc Thđo trong một cuđc tiếp xđc mđnh danh là «thđn hđu vđi riđng tđr». Theo lđi ông Đđ thi cuđc tiếp xđc này là do sđng kiđn cđi ông Đđ hđn là do sđng kiđn cđi cđn TT Thiđu. Tđn bđi nước đđi như thđi là khđn lđm: tiếp xđc vđi thđt bđi thi là do sđng kiđn cđi ông Đđ. Tiếp xđc mà thành cđng thi là do sđng kiđn cđi TT Thiđu. Vđi ngđe ta phái khen ông Thiđu là khđn ngoan, tđn trước tđn sau, cđi cđ, thực ra, sđc mđy mà ông Đđ đđm tiếp xđc riđng với Lê đđc Thđo vđi khđng cđi sđi thđu thđn ngđm cđi ông Thiđu đđi ôn gđ Đđ đóng vđi Kissinger Việt Nam. bđu cđng khđi. Nđn ngđe VN nđo cđng đđc quyền cđi sđng kiđn riđng tiếp xđc vđi đđi phđp, thi Đầu Gối cđng đđi lđm, như ông Đđ rđi: Tết vđra rđi mđi đặc đđng cao cđp cđi Việt cđng tđi nhđn là học trò cũ cđi Đầu Gối lđm đđo chđc Tết Đầu Gối, tđi lđc tđng tđn thđi đđi chđn muđn đđe nhđn ngđe lđch đđo Nam Bắc. Bđi tiếp gđi nhđn, thđo luđn vđi nhđn, và hđn sđn sđng làm cđng tđi mđc nđi đđi bđt gđi nhđn.

Đầu Gối vđi đđi ông đặc đđng, trả lời rằng: «Tôi vđu ông, tôi khđng muđn chuđc cđi vđi vđo ngđe. Ông đđi bđt thđnh lđch thi đđi ông là vđ khđng biđt ông là ai, ông đđi lđn thđi thi đđi bđt buộc phđi tđi giác ông đđi khđi bđi đđi nđm áp vđi tđi lđn lđc vđi đđi phđp.»

Mỗi khi quyết đđn mđi viđn quan trọng, ngđe đđc hỏi ý kiđn đầu tđi là ông thđy bđi dù mđi đđi là viđn tđi mđi như «đđo chđnh» chđng hđn. Một vđi ngđe lđm chđn tđi nói tại quán Givral rằng đđang lđ cuđc cách mạng 63 đđc phđt đđng ngày 26-10 nhưng đđi phđi hođn vđi đđi là ngày Ngođi. Trđn mđi tài liđu bđi mđi đđc công bố thi viđn đđi ngày 26-10 nđi sđng vđi nhđn lý do cđi tđi cách tđi chđc vđi khđn cđn sđ. Nhđn chđa rđ ai đđng, tài liđu cđi Ngđi giđt đđi hay mđy tđi bđi đđi đđi.

Binh thường thi mđy ông thđy bđi chđi đưa ra nhđn lđi khđn

Bói một quđe chính trị

TRẦN VĂN LÊ



Bđi rđu cđi tđng Khđn là mđi trong nhđn thi đđu. Khuđn mđt ông Khđn giđng như mđi trái lđe nđm ngang vđi lđu đđng quyđn cđi ông cao quđ nhđn hđn ra. Một ông thđy tđng đđi luđn rđng phđc đđc cđi tđng Khđn từ lđu đđng quyđn trđi xuđng dưới nđn dù cđi cđc phđt thi ông cđng khđng bđn. Vđi thđy tđng nđy hiđn kđ là tđng Khđn nđo đđi rđu cđm đđi khuđn mđi dài ra vđi cđi cđi bđi rđu chđn phđc đđc lđi. Két quđa là VN cđi mđi vđi thđy tđng cđi chđn rđu đđi bđt hđi. Một tđy bđo My đđi đđi đđa ông là «egoatee—Prime Minister». Chi đđng tiđc dù đđi rđu sđi nghiệp cđi vđi thđy tđng đđi cđi khđng bđn, cđi lđe rđu ngđn quđa. Binh thường thi mđi ngđe lđy sđi vđi vđi khđng đđng ý vđi cách «chđra chđy» cđi nhđn ông chiđm tđn gia, thđy tđng... Một cđu chđn tđng vđi cđu Phó Tđng Thđng Kđy cho thđy đđi đđo.

Theo mđi tđy coi tđng thi vđi phđp diđn tđng sđ, ông Nguyễn cao Kđy cđi nhđn tđng xđu. Mát lđ, trđn vđt, vđi mđt khđng nhuđn, tđng nđi khđng phđt ra mđi cách binh thường. Nhđn ông đđi lđm lđn nhđn tđng đđi quý đđi là da. Da ông Kđy thuđt loại da dđy, lđ chđn lđng lđn, loại da cđc vđi den mun. Chi nhđn ngđe lđm nđn nghiệp vđi vđi nghiệp bđi mđi cđi nđc da như vđi Chđn tđng qui đđi át di nhđn tđng xđu khđc theo kiđu «Nhđt quđi phđi cđu tđn».

Xem tiếp trđng 50

Thầy bói Giao Chỉ



● NGŨ TỬ TƯ

Thầy Diên

Chắc không ai có thể tự hào là biết hết tất cả các nhà thầy bói chuyên nghiệp ở Giao Chỉ. Người ta chỉ có thể biết một số nào đó mà thôi. Kẻ viết bài này cũng vậy. Lấy cái tên «thầy bói Giao Chỉ» là hơi bậy, nhưng người viết nghĩ rằng may ra những ông bà thầy bói mù sáng, coi quẻ Dịch, bài Tây, bài Tarot vv.. được nhắc tới trong bài này có thể đại diện được cho thời thầy bói nhà nghè ở Việt Nam thời đại này.

Thật ra, để tài bói toán rộng mênh mang. Chỉ một bài về bói toán chất định không nói được đầy đủ mọi khía cạnh mặt mũi của nó. Coi tướng cũng là bói toán, Tử vi cũng vậy. Lại còn có những người như cụ Diên ở đường Hiền Vương, Saigon, người tự nhiên xuất thân nói được những lời tiên tri gèo gòm về tương lai những người ở gần cụ — Tây gọi loại thầy bói này là Medium — khách muốn nhờ cụ Diên coi bói cho phải đón rước cụ trọng thể, vì cụ thầy bói đặc biệt này coi bói không lấy tiền. Người cho rằng coi bói cho thiên hạ mà lấy tiền công là bậy. Hoặc ít nhất trong trường hợp của Người, Người không được lấy tiền của thiên hạ. Nếu lấy tiền công tài nhìn thấu cuộc đời người khác của Người sẽ tiêu tan đi. Nhưng thân chủ muốn được Người chỉ dạy phải đưa xe hơi tới đón Người đi ăn đi chơi đủ mục, rước Người về nhà cung phụng có khi cả năm bảy ngày. Thành ra sự tốn kém gấp bội, một chầu coi bói thông thường. Và do đó chỉ có giới giàu tiền mới có thể nhờ được Thầy Bói Diên. Thầy nguyên là công chức đã về hưu, nhà riêng của Thầy ở đường Hiền Vương gần đất Thánh Tây nhưng khách tới nhà ít khi được Thầy tiếp nếu không có người quen thân với Thầy giới thiệu. Người nhà thường nói Thầy đi vắng. Và bây giờ về hưu rồi, Thầy thường có khách bạn mới đi ngao du sơn thủy cả tháng có khi không về nhà.

Ngoài tài xáu thám nhìn thấy kẻ khác sấp tù tội, sắp tang gia bại sản hoặc sắp đi xe Đức... Bảo, Thầy Diên còn có tài địa lý, nhìn hướng nhà có

thể biết nhà đó có hợp với gia chủ hay không, sửa lại thế nào cho ăn nên làm ra, tướng nhà sờn mauli gì cho hợp. Nghe nói trước đây thầy người khuyên nhà Kiến Trúc Sư kiêm Võ nghệ Võ Đức Diên phải luôn luôn bận áo sơ mi đen có thể sống được đến 50 tuổi và ông Võ Đức Diên từng chăm cùi bầm sơ mi đen, từng sống qua mổi tịch.

Dưới đây là một chuyện nhỏ về tài ba của Thầy Diên : Thầy có 1 ông bạn luật sư nổi tiếng, này vào những năm lợn xộn sau ngày lập đỗ anh Diệm Nhu, bỗng dưng nỗi máu chinh khách, làm Bộ trưởng Chính Phủ. Trước đó luật sư này được Thầy Diên khuyên nên để tóc bạc, đừng nhuộm, nhuộm tóc là đời khổ nạn. Luật sư để tóc bạc. Kịp đến thời đó thấy rằng mình có được mời làm Bộ Trưởng, nếu mình để tóc bạc anh em có họ thì nghĩ làm minh đã quá già, quá yếu, không còn cách mang đai nữa mà quên mình đi chăng, nên luật sư này bèn làm một phát nhuộm tóc đen nháy. Luật sư bèn trả lại và bèn được mời vào chính phủ. Như làm quan chưa được mấy tháng lại có đào chấn, luật sư bị phe mới lên nắm chính quyền bắt nứa năm mới thả. Ta có thể cho chuyện này một trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng kệ ra cũng bởi

Hiện nay nhiều ông nhà giàu ở Saigon trước mua nhà vẫn chịu khó đem xe đến trước nhà để đến coi nhà dùm cho, thầy bảo mua được là mày cũng mua, thầy bảo đừng mua là cho không. Ông Maitre Khanh Son cũng không ở. Trái lời thầy là khôn ngoan. Ông Maitre Khanh Son là một người rất khôn ngoan, làm quan chưa được mấy tháng lại có đào chấn, luật sư bị phe mới lên nắm chính quyền bắt nứa năm mới thả. Ta có thể cho chuyện này một trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng kệ ra cũng bởi

Maitre Khanh Son

Ông thầy bói chuyên nghiệp lão thành nhà Saigon này phải là Maitre Khanh Son. Từ thời viết bài này còn là anh bé con mười mấy tuổi, nghe nói đến Maitre Khanh Son, đã đọc thấy bài ca cao quang cáo của Maitre đang trên những tờ Tờ Thuỷ Tuyết Thủ Bầu : Maitre đeo kính trắng, chỉ tay

với chìa khóa, Maitre là người Bắc kỳ, vào mǎn ăn ở Saigon từ trước đại chiến 40-45. Maitre cao ráo, bì bao tròn rất có vẻ trí thức. Maitre đầu được bằng Pháp và từng có thời vàng son hiền hách ở đây. Đặc biệt Maitre ăn chơi ra rít, Saigon ngày xưa cũng có xóm chí em ta, tức có đầu. Những nhà đầu ở Saigon trước 1954 tập trung ở Phú Nhuận và Xóm Ba Quản Tỷ tức đường Huỳnh Tịnh Của Maitre Khanh Son thời đó được nhiều em mê mệt. Maitre đã có tiền, lại biết ca hát, đánh trống có duyên, thu hút mĩ lỵ. Thời đó Maitre được coi là Ông Hoàng của giới cô đầu Saigon.

Vào khoảng 50,51, người Pháp còn ở xứ này, Thủ Tướng Chính phủ là ông Nguyễn Văn Tâm và Tổng Giám đốc Công An là ông Mai Hữu Xuân. Bỗng một ngày kia có sự thay đổi, ông Mai Hữu Xuân mất chức Tổng Giám đốc. Ông này đi phi cơ, tinh thần ngã cạnh Maitre Khanh Son và buồn tình nhớ Maitre. Maitre coi và quả quyết rằng ông Mai Hữu Xuân không thể nào mất chức được.

«Tôi quả quyết với ông là người ta sẽ phải nắn nót trả lại chức Tổng Giám đốc trong thời gian một hai tháng tới đây...» Ông Xuân có vẻ không tin, nói mà rằng «Vu nhơ nghen. Nếu đúng như lời V, tôi sẽ cho mời Vu tới hậu thường, nhưng không đúng, Vu cũng coi chừng tôi a...». Các quan Đại Pháp không bằng lòng vị Tân Tổng Giám đốc CA mà họ cho là làm không được việc, không tí tu, họ áp lực chính phủ phải mời ông Mai Hữu Xuân làm Tổng Giám đốc, Ông Mai Hữu Xuân bèn ký vào khoản mời trả về nhiệm chức. Ông bỗng từ thành nhân vật quan trọng không có không được coi ngang công an thời đó. Nhớ lại lời tiên đoán trùng khớp của Maitre Khanh Son, ông bèn mời Maitre tới hậu. Từ đó Maitre trở thành bạn của ông Tổng Giám đốc. Cả người bạn thân của Maitre hỏi Maitre vì sao Maitre nói bạo như thế, Maitre trả lời : «Có thấy cái mẹ ruồi ! Lũ ấy như có cái gì nó nhập vào mình, khiến mình nói phỏng phảng ta như thế. Chính mình cũng chẳng biết vì sao...»

Danh tiếng và uy tín của Maitre Khanh Son bày giờ mà di nhiêu kể từ sau ngày Maitre bị đi ốp Chí Hòa mấy năm vì tội làm tiền thế chân của năm bảy chục người cần việc làm. Chuyện này xảy ra hồi năm 55. Giờ đó, Maitre đang báo cần thuê ký túc xá người muốn làm chục ngày phải đóng khoản tiền thuê nhà mای chục ngàn để được làm và lãnh lương mỗi tháng mай ngàn. Tuổi ấy việc làm đang biến, người cần việc quá thừa, thiên hạ ôm xô tới đây đến ngày vỡ nợ. Một hôm Maitre Khanh Son có được mời lên Tòa. Vì cùng với hai ông thầy bói khác là Huỳnh Liêm và Minh Nguyệt để bói về tình hình xã hội trong năm con Chuột này. Maitre nhiều lần che vì sira bộ quá nhiều và không nói được gần và nhất là vì Maitre khen ông Tổng Ngọc,

một người bị nhẫn dân cả nước có ac cảm, là trấn ông Tổng Ngọc có nhiều nếp ran, chắc là đương sự phải suy nghĩ nhiều. Tài nghệ của Maitre, nếu Maitre có, chắc chẳng mòn đếm nhưng có thể là Maitre đã già. Maitre đã hết lộc, Thành đã chán cho Maitre ăn lộc rồi vậy.

Nữ thầy bói Madame Claire, Nguyệt Hồ Anna Phán

Phụ nữ giữ một vai trò quan trọng có thể nói là tương đương với nam giới trong ngành bói toán. Trước đây ở Hà Nội, người ta thấy có bà Anna Phán từng nổi tiếng một thời. Bà này cũng có di cư vào Nam nhưng có lẽ vì quá già, đã hết xuân nên Thành không còn cho ăn lộc nữa.

Ngoài việc bói toán, công việc thứ hai của các bà thầy bói là «giới thiệu tình duyên». Khách đàn bà thất vọng về đường tình hay cần ái tình có thể tìm sự với các bà thầy dễ hơn là với các ông thầy. Bà nào bị chồng bỏ hay đang cần chồng, cần tình nhân cho cuộc đời đỡ tệ sẽ được các bà thầy bói giúp cho có cơ hội.

Sài Gòn có cả bà thầy Phú Lãng Sa : Madame Claire. Bà này lấy đất nền tất nhiên chỉ có giới thừa tiền mới là thân chủ của bà. Nghe nói quý vị Tổng Thống của ta từng mời Madame Claire vào dinh để hỏi chuyện. Cũng nghe nói bà này rất mondaine, hơi «sexy» nữa. Rất tiếc Ngũ Tử Tư chưa từng chi tiền cho đương sự nên không biết gì hơn về Nàng đề tiết lộ với bạn đọc.

Một nữ thợ bói hành nghề đều từ 10 năm nay ở Sài Gòn là Nguyệt Hồ, đương Định Công Tráng. Tân Định NH chuyên coi bài Tây với lời quảng cáo là trúng 90 phần 100. Năm nay Nữ Thợ bói chừng 40 cái xuân và trước đây mươi lăm, hai mươi niê, từng được kề là một hoa khôi ở Sài Gòn. Vào những năm 50, 51 gi đó ở Sài Gòn có tờ tuần báo Đời Mới do ông Trần Văn Án làm chủ nhiệm, đại khái tờ Đời ngày đó cũng hao hao như tờ Đời mà bạn đang cầm trên tay. Một năm tờ Đời tổ chức thi Hoa Hậu và em Nguyệt Hồ, ngày ấy đang xuân, được chọn là Hoa Hậu Đời Mới. Sau đó có thời em làm nữ trợ tá QĐ rồi lấy chồng và sang Pháp sống ít lâu. Khi bỏ chồng trở về nước, Nàng trở thành thầy bói và sống được dâng hoàng với nghề này.

Nữ Thợ Nguyệt Hồ có thể không đoán biết Ngũ Tử Tư là ai mà lại biết rành về cuộc đời ái tình và sự nghiệp của nàng đến thế. Chi tiết sau đây có thể giúp nàng đoán ra : Ngũ Tử Tư chính là tên vào một ngày đẹp trời cách đây chưa lâu bị vợ bỏ có đến nhờ «Cô» coi dùm cho một quẻ để biết bao giờ chị vợ trở về. NFT từng nhắc lại với Cô kỷ niệm 20 năm trước và có vẻ làm cô xúc động. Cô gọi cô em trong nhà ra để khoe : «Này...Mày thấy không..Anh ấy khéo tao ngày xưa có đôi mắt tuyệt đẹp...»

Nữ bói già NH cũng là người từng có hình ảnh xuất hiện trong một tiểu thuyết của Chu Tú.

(Xem tiếp trang 54)



TƯỢNG SỐ : PHONG TRÀO ĐANG ĐẠI PHÁT ! CUNG HY — PHẠM NGA — LIEU QUỐC

Lật một trang quảng cáo của báo hàng ngày xuất bản ở cái đất Sài Gòn này — Chúng ta sẽ bắt gặp một cách hết sức dễ dàng những dòng chữ kẽ thơm các vị bói sứ, từ những «giáo sư thần học», «thần đồng tướng số», đến các «chiêm tinh gia» quốc nội cùng các «Cô Hai», «Linh Sơn», Huyền linh, thầy Mã-Đá... hoặc mặc «quốc ngoại» cũng có như thầy Án, thầy Tàu, bà Đàm, thầy Chiêm... và nội dung đều muốn lôi kéo khách đến với bao đàm 100%, chính xác, đều được khen tặng.

Làm một vòng đièm mặt những vị bói sứ từ các gốc cây da, đến những villa «vùng vĩ tráng lệ» mới hay ranh ngang hè này chả g dành riêng cho một hạng người nào.

Đến ông có, đàn bà có, già có, trẻ có, trông thấy được, hoặc đui mù cũng có nhưng cần gì vấn đề này phải không. Khi tiếp khách họ có thể ăn mặc như một đồ nho, hoặc mới mẻ hơn với bộ đồ lớn thật cà vạt. Cũng trịnh trọng với đôi kính tròn xuống sống mũi.

Và đã là một ngài bài ra bạc, khạc ra tiền, họ cũng có những hình thức cá biệt khi làm trận — như có vị bói sứ chỉ xem khách là đàn bà, có vị chỉ xem những khách được chọn lựa, có vị lại thang thường xưa đuổi khách mà chẳng sợ chút mèch lòng — nhưng oái oăm thay, lâm khi những hình thức bất thường như thế lại câu được khách một cách hữu hiệu.

Tôi có những cô bạn đã lặn lội đến mấy trại cây số ngàn lèn tận Đà lạt tìm cho được ông thầy tướng số rất kén chọn khách và chỉ chuyên có một việc là chỉ mặt khách để đoán vận mạng y như tạt nước vào người — Ấy thế, khi về nhà, khách nắm tay gác trán vẫn còn chép miệng cho là hay.

Có đến một nhà bói toán trong giờ làm việc qui vị mời thấy rõ trước mặt sự thịnh vượng của nghề này. Khách có thể ngồi trên các băng ghế đợi đến phiên mình hoặc có thể chờ hơn như một nhà bói toán nào đó ở đường Phan

Thanh Giản, chỉ xem khách từ lãnh thổ số, theo một thứ tru sán y như khám bệnh tại một phòng mạch nỗi tiếng, có khách lại phải ba lần vác xác đến, mới được tấm dung nhận là thầy.

Các người đi coi bói thường đều có mối lo âu, sợ hãi, tuy nhiên vì vậy các đám bói sứ đã có thể ngồi của những vị bá tước, thì khuyên lơn, khi thi vở về, thì chỉ bảo, chẳng mấy chốc sau sự đùa được giải bày tường lô, bỏ vào túi thầy ngọt ngào, và khéo cung ra về tho thái hàn hoan hằng trăm quý nhơn vây quanh phủ trợ.

Có dạo, trên một nhật báo (Luận), 1 vị Tông trưởng của L. đã khoe ngọt lời cầu ơn và ngồi tại cửa một chiêm tinh số nào đó đã tiên đoán được ông ở lại trong nội các mới sau thay đổi.

Bảo hại, chiêm tinh giả nó hồi hả mở rộng thêm nơi lầu vòi để khách thập phương đến

về, yếu tố chính trong vấn đề bói toán cần đến niềm tin của khách như cả cần nước. Không nói nước, cả sẽ ngập, không có sự tin tưởng vào thầy. Thầy cũng teo luôn — phải tin ở các đám bói sứ hơn tin cả chính mình — có thể mới khám phá được — điều kiện này, nhất là đám bói sứ — chỉ cần một vài thêu dệt huyền thoại nào đó — như việc bói sứ mở đầu bằng một màn áo thuật thần sầu : ví dụ vừa thấy mặt bối sương, nói rõ tên họ, tuổi tác, số vợ và số con của khách, khi khách đã bắt đầu rung rưng mồ hôi trán, ấy là đã đến lúc thầy đem mọi chuyện ra «trả bài» — Một bối sứ được cho là hay khi đã làm cho khách thay đổi nét mặt từng giây, từng phút theo lời nói của mình — hoặc nào đó — như việc bói sứ

bài về nguồn gốc tử vi, ý nghĩa các vị sao v.v... đăng ở tạp chí Thời Nay.

Một vài anh bạn khác còn cho biết những lý do học bói còn khôn hơn nữa. Ví dụ :

Có theo dõi kỹ mấy trang tử vi hằng ngày trên các tờ báo lá cải hằng ngày mới thấy đó là một trò bịa đặt giả. Những lời bàn cho tuổi này tuổi nọ, nam mạng nữ mạng cứ tráo lén tráo xuống qua từng ngày. Chắc có lẽ đã ký giả phụ trách ngày mở hàng mục này chỉ cần ra quán các chủ kêu cái phè đèn nhỏ rồi viết một mách mười hai con giáp. Rồi tuôn tự qua mỗi ngày cứ tha hồ tráo lén tráo xuống. Chừng nửa tháng hay tháng hết chỗ để tráo đổi được nữa thì dâng áy lại ra quán kêu cái đèn nhỏ, viết lại... Nghĩa là các dâng chẳng ra công nghiên cứu dâng gì sót cả. Đó là chưa nói những dâng tự xung là «maître», phản những điều trùng không ché vào đâu được : bạn nên lái xe cần thận coi chừng xe đụng, có quý nhân phù trợ nhưng phần bạn phải cố gắng nhiều v.v.v. Chỉ vì bức minh những trò ma giáo đó mà minh nghiên cứu bói toán chứ không cần gì cả.

Sách Bói của Hồng Kông

Tinh cách tài tử của các vị bói sứ trẻ tuổi nói trên là ở chỗ không treo bảng hiệu ở Làng Ông Bà Chiểu hay không ở tráp ngồi cạnh mấy nhà chợ thời chư không phải tài tử ở điềm ăn ốc nói mò để phinh gai bạn bè mình.

Các anh đã bỏ nhiều công phu đọc sách và riêng những anh biết chữ Nho (như trường hợp anh L.) đã nghiên cứu thẳng vào các sách bói viết bằng chữ Tàu tức là loại sách phải coi từ trang sau cùng lật ngược lại và trong trang sách đọc từ trên xuống, từ phải qua trái. Loại sách này chính công in tại Hồng Kông và phải mò vò Chợ Lớn mới kiếm được. Khó lám, bao đàm đó!

Bộ sách xưa nhất về bói của Hy Di, và cũng phổ thông nhất, Bản lưu hành có tại VN là Tử Vi Đầu Số Toàn Thư của Văn Đăng

Sinh viên : những bối sứ tài tử

● PHẠM NGA

Chuyện dâng dâng : bói

Một buổi sáng trong quán trường QT... Vị sĩ quan bắt gặp bốn năm ông SVHD đang chụm đầu vào nhau giữa phòng. Lại bình xập xám, xi phê, hay đang «nghiên cứu» một cuốn Playboy ? Thưa không, những tiếng thi thào : xung chiến, cư thân em mến, tuân triệt... Chẳng họ hàng gì với con tay con xì cá. Vị sĩ quan bước đến gần. Thị ra một anh bạn SV mang kính cận ngồi giữa đám đang giải là tử vi cho một người bao. Nét mặt ông bối sứ rất nghiêm trang, đạo mạo. Cửu vua cũng rất đậm chiều.

Và là đến bây giờ mới biết là trong các sinh hoạt của giới SV có thêm một «mục» rất đứng đắn : bói toán.

Bói toán nói chung theo ngữ thuật Tây Phương là Khoa học huyền bí (Sciences Occultes). Chia ra: Coi chi tay (chiromancie), coi chữ ký (chiromancie), bói bài (cartomancie—tarots), chiêm tinh tử vi (horoscope) v.v... Trong thực sự của SV ngày nay thích nghiên cứu những môn bói của Đông phương hơn, như: tử vi đầu số coi tướng, bói Dịch. v.v...

Tại sao thích nghiên cứu bói toán ?

Người viết được tiếp xúc với anh V sinh viên cao học Văn Khoa Hùng làm của thầy cũng khá được gần đây. Anh đang làm một tiểu

luận về chủ Mệnh trong đạo học Đông phương và đề cho biết chuyện nghiên cứu bói toán có liên hệ nhiều đến ngành nghiên cứu của anh :

— Tôi say mê những vấn đề siêu hình, nhất là vấn đề định mệnh con người. Hồi tôi mới 13 tuổi ở quê nhà ngoài tỉnh Bình Định tôi đã thọ giáo một ông đạo trên núi tạm gọi là ông đạo vây chung thật ra ông thầy của tôi tu theo tinh thần một thiền già đạo Phật. Ông đã truyền miệng cho tôi thuật coi chi tay. Rồi vào đây ăn học, tôi có dịp nghiên cứu thêm ở nhiều sách vở và càng ngày càng say mê.

Một anh bạn khác tên là L. học bác sĩ ở Vạn hạnh thì cho biết những lý do có vẻ diêm đóm và đậm lý người đời hơn :

— Dĩ nhiên ai lại chẳng khoái người khác nói cho nghe về vận mạng của mình. Rồi tôi nghe thằng này nói một đàng, thằng kia giải một nẻo. Minh có mỗi một cái số mạng mà tại nó cứ «phán» cho những câu đoán mâu thuẫn nhau đậm đốn, rồi giữa những câu đoán mâu thuẫn đó thỉnh thoảng cũng trùng một hai điều rất tình cờ. Đó là tình cờ, còn thường xuyên thì trật cha nó hết.

Vậy là vì cái bức minh buồn cười đó, anh L. đã tìm sách bói toán đọc từ năm đầu đại học. Anh chuyên về tử vi và đã viết một bài

Thái thư Lang là dựa hoàn toàn vào bộ sách nói trên. Ngoài ra còn có những sách của Chiêu Quả (rất xưa), Tử Bình, Cao Bản v.v. Riêng về tác giả Tử Bình, anh L. cho biết là nghe đồn trong một đại hội các chiêm gia tử vi họp tại Hồng Kông Tử Bình đã đem trình làng 10 vị sao mới (thập tinh) do công của ông khám phá. Cũng nên biết giờ lý số Đông phương từ trước đến giờ vẫn căn cứ ở 108 vì sao phổ thông hoặc theo bộ Nhị thập bát tú (28 vị), đều vận chuyển theo Âm lịch.

Về những sách dịch lại tiếng Việt hoặc do các tác giả VN biên soạn thì có bộ sách bói Dịch lâu đời nhất là Mai Hoa Dịch Số của Thiệu Khang Tiết đời Tống, một số xuất bản ngoài Hà Nội : Tử Vi Chỉ Nam của tác giả Song An Đỗ Văn Lưu. Tử Vi tàn biên (xuất bản 1949) của ông Cả Thịnh v.v... Một cuốn sách dịch lại của Vũ Tài Lực cũng được nhắc nhở.

Ở Hồng Kông cũng có loại sách dịch ra thành tiếng Anh, Pháp. Theo lời anh L. thì với một khả năng ngoại ngữ khá đem đối chiếu các bộ sách tiếng Anh, Pháp đó với chính bản tiếng Tàu, người ta thấy không có gì khác nhau.

Các cô thích coi bói nhất, và thầy thích coi bói các cô nhất

Trở lại với việc hành nghề tại tử, các anh bạn đã cho biết các cô bao giờ cũng chú ý tới chuyện bói toán. Có anh ví von các cô chắc chắn sẽ là hình ảnh tương lai của các bà già trầu, các vị nội tướng xách giò đi chợ Lang (hằng ngày hằng ngày) ngồi xòe tay ra trước mặt các ông khăn đen áo dài ở

Lăng Ông hoặc các bà mènh phụ tới lui nườm nượp ở «văn phòng» của các maître cũng thế. Và cách đến xin bói của các cô cũng rất đơn và cou gái !

Nghe nói có anh bạn nào chấm và giải tử vi «suya» lâm thi các cô tìm đến, nói năng với vẫn một hồi rồi mới vào đề :

— Thưa anh, có cô bạn nhờ anh chấm cho cô ấy một lá tử vi. Đây là ngày sanh dương lịch (hoặc âm lịch) của cô ấy...

Hoặc các cô rụt rè lôi ra trong sắc tay một tờ pelure gấp nhỏ, rồi một cách quanh co xa gần hơn :

— Cô cái là số của cô em tôi ở nhà nhớ ông bác chấm hộ đây nhưng ông ấy bận quá. Nhờ anh giải hộ tí...

Anh thầy nhận lời. Thế là các cô tròn mắt ra nghe những lời đoán về vận mệnh của «cô bạn», «cô em» nào đó, chẩn chú không tả được. Đến một cái hạn xấu của lá số (của người khác đây chứ) các cô thẩn thờ lo lắng ra mặt. Anh *(thầy)* tha hồ bẩm bụng cười thầm.

Chính vì cái diễn mè coi bói của các cô mà làm anh con trai đồ xô đi học xem bói để có dịp hé súc đứng đán và hợp pháp, tha hồ múa mè bàn tay ngọc của người đẹp, hoặc tha hồ ngắm ngibia mặt mũi *(người ta)* mà tán hươu tán vượn. Và thường thường các *(thầy)* rất hay lạc đà. Các cô cũng dù hiểu lâm địa của các ông *(thầy)* này nhưng thường hợp gặp nhiều ông bói hay quá, tán nghe ngọt quá thì các cô cứ ngẫu nhiên ra mà nghe, quên khuấy mất ông thầy đang vuốt ve bàn tay mình hơi lâu.

các vị y sĩ trú danh.

Chỉ cần đọc tên của những bốc sứ này quý vị cũng cảm thấy thú vị và tò mò. Thi dụ như Bạch Vân Đại sứ (cánh mày trắng trên bầu trời) cái tên cho người ta thấy một vẻ tiên phong đạo cốt, thong dong coi cõi đời ô trọc này như chiếc lá mùa thu. Nghĩ là nghĩ nhưng xin quý vị đừng lầm lẫn, cánh mày trắng kia vẫn cần đồng tiền hối hám của kẻ nhẹ dạ ở cù phàm này cung phung phí sống, vì nếu không có nó cũng sẽ bị u ám ngay. Một bà thân chủ cho biết :

— Ông ấy bói giỏi lắm, anh bước vào không cần nói tên gì cả ông ấy cũng đoán ra ngay phoc.

Đặc biệt ông thầy này không biết nói tiếng Việt và chỉ nói bằng tiếng Quảng Đông, xong có người phiên dịch lại ngay, nếu bạn là người Việt đến xe què. Ngoài đặc tài xem tay, bốc độn, lúy tử vi... ông thầy bói này còn có tài khác người là biết xem cả tướng bìn chàm, tướng bụng... Nhưng giá tiền đặt qnè cũng không rẻ làm thường thường khoảng năm xấp, và xem toàn diện con người thì phải trên mươi xấp.

Theo sự khoe khoang của Bạch Vân Đại sứ với thân chủ, thì cách đây trên hai mươi năm khi Túi đồ chua tràn ngập Hoa Lục thì Đại sứ hành nghề tại Sơn Đầu (một thị trấn lùn như Cấp ở xã Tiểu Châu thuộc tỉnh Quảng Đông) và lúc đó tên tuổi ông nổi như cồn. Ông tâm sự «Tôi yêu nước tôi làm tôi cũng nhớ nhà làm chử, nhưng bây giờ biết làm sao về đây ?

Người ta ngạc nhiên không hiểu với lòng yêu nước cuồng nhiệt của ông, với tài bẩm đột thân khỏe như thế, tại sao ông không tiện liệu được việc Trung Cộng chiếm đóng Đại Lục để thông báo cho họ Tưởng tiêu diệt ngay, hầu lập công đầu cho quốc gia thân yêu của ông ?

Ngoài Bạch Vân Đại sứ ở đường Tống Đốc Phượng ra, một bốc sứ khác cũng khá nổi tiếng tại đường Nguyễn Tri Phượng đó là Ông Nhạc Nam Phi (chim Nhạc bay về phuong Nam). Đọc cái tên không ta đã thấy hồn thơ lâng lâng

(Xem tiếp trang 55)

Đi mòi vòng Làng Tả Quản Lê Văn Duyệt ở Gia Định, tục gọi là Lăng Ông Bà Chiểu, Khách du cõi nhận ra ngay hai loại thầy bói : những người có chỗ ngồi cố định bên ngoài Lăng và những người hành nghề lưu động bên trong Lăng.

Có khoảng 20 vị bốc sứ có chỗ ngồi cố định. Nói cố định vì mỗi địa điểm đều có bàn cao, ghế dài, hoặc ghế đầu, có màn buông, mái che hoặc vải để tránh nắng mưa và nhất là có mòn bài và hảng ngày vẫn phải đóng tiền chđ (20 đồng). Thuê mòn bài mỗi năm là một ngàn đồng nhưng nhiều ông bà thày bói cũng không màng đóng cho chánh phủ ; có người thuê cả ba năm chưa trả, và những người này hiện hy vọng nhà nước sẽ xinh xá bõ qua như đã từng làm nhiều lần trong quá khứ.

Tất cả những vị bốc sứ có chỗ ngồi cố định này đều tập trung trên một phia lề đường Trịnh hoài Đức bên hông trái Lăng Ông. Tại đây gian hàng bói toán này, khách xem bói có thể tùy ý lựa chọn thầy: Thầy Tàu ; Thầy Việt (Nam, Trung Bắc), thầy đàn ông ; thầy đàn bà và cả đạo sĩ nữa. Màn cạnh tranh ở đây cũng khá gay go. Một nữ bốc sứ thuộc Hoàng phái nhưng làm đầu đất Bắc đã hành nghề tại đây từ hồi di cư năm 1954 chỉ cho phái viên Đời một chỗ bên cạnh đang bỗ trống và nói : «Chẳng hạn ông mắt lè này nè, trước kia ông ở tù, bây giờ ông hành nghề bói toán nhưng chỉ lếu láo, làm mất tiếng tụi tôi. Ngay cả mấy ông thày Tàu kia nữa ; chử Hán mẹ đẻ của mấy ông ấy mà họ còn phải qua đây hỏi tôi để học thêm».

Hầu hết thân chủ của các nhà thày bói ở đây là những người đi xâm lăng Lăng Ông. Bàn một lá xâm mìn 50 đồng tuy nhiên ít có ai cưỡng dược những lời mời mọc ngọt ngào của những người chuyên sống về nghề tiên đoán vị lai này sau khi lá xâm đã được bắn xong. Muốn xem chữ ký, đưa ra một ngàn đồng nữa ; bói cảng gà, 300 đồng, bói quẻ Thái, Ất, Lục, Nhâm, Lục Giáp mỗi mìn 500 đồng thôi.

Đi lẩn vào bên trong Lăng, khách có thể bắt gặp rất nhiều y bốc sứ lưu động. Hiện nay là thời kỳ di cõi lè chùa linh nên những nhà

Phóng sự hình ảnh

THẦY BÓI LĂNG ÔNG

■ ANH BIỀN



Một vị bốc sứ với râu tóc bạc phơ đang hành nghề tại Lăng Ông

Bói toán ở Chợ Lớn

● LIÊU QUỐC

Ở Chợ Lớn ngoài quý vị bốc sứ hành nghề lâu năm tại địa phương này ra như : Sơn Đầu Bạch Vân Đại sứ tại đường Tống đốc Phượng, Nhạc Nam Phi ở Nguyễn Tri Phượng, ông thày Tàu Rạch Kiến.., ra còn có một số vị tụ xung là bốc sứ đại tài từ Hồng Kông sang

bói toán theo mùa này hoạt động rất hăng. Họ ngồi rải rác khắp nơi trong Lăng. Có người chỉ trải một manh chiếu và ngồi xóm trên đó, có người có chiếc bàn con bằng sắt xếp lại được và vài ba cái ghế sắt nhỏ. Người thi mặc bộ bà ba trắng đội nón nỉ, người thi mặc áo dài the đen với khăn đóng chỉnh tề hoặc một chiếc nón lá.

Riêng những ông thầy bói người Tàu thi tất cả đều mặc quần tây với áo sơ mi bỏ ngoài.

Tuy nhiên tất cả đều giống nhau ở chỗ là mỗi người đều có một bộ bài Tây và ba quyển sách bằng Hán tự một mu rùa, một vài cặp hoặc vài xâu chân gà, nhang đèn, giấy đỏ, bút mực, máy đồng xu...

Những ông thầy bói lưu động này hành nghề ngay trên những lối ra vào của khuôn Lăng nên dễ tìm khách hơn những người ngồi bên ngoài. Trong vòng tháng giêng Âm lịch, có người kiếm được cả chục ngàn đồng một ngày vào những lúc may mắn. Từ tháng 2 trở đi vào những ngày thường trung bình họ cũng kiếm được năm bảy trăm bạc. Những lúc đó số thầy bói lưu động cũng giảm sút rõ rệt; đa số đi nơi khác làm ăn hoặc dẹp tiệm về nhà đợi năm mới.

Địa điểm hành nghề của các thầy bói lưu động : trên đường chính từ cổng dẫn vào Lăng (dưới trái) ; tại một góc khuôn viên hoặc trên bãi cỏ (dưới phải) trong Lăng.



Một bà thầy bói đang đoán xăm cho một thân chủ (dưới) trong lúc một ông khác viết sớ để xin thánh thần chữa lành bệnh cho thân nhân một khách hàng (phải)



Các vị bốc sứ chờ đón khách hàng



THỜI SỰ QUỐC TẾ

NGOẠI GIAO

Âm hưởng của chuyến Hoa Du

Một tuần sau khi Nixon rời đất Tàu cuộc du hành của ông vẫn là đề tài chính trong các tin tức ngoại giao quốc tế.

Nga Sô tiếp tục đả kích sự cầu kết giữa Mỹ và Tàu, nhưng nhằm chỉ trích Tàu «phản bội nhân dân các nước Đông Dương» nhiều hơn đả kích Mỹ vì Moscow cũng đang chờ tiếp Nixon. Nga Sô tố cáo TC thỏa hiệp ngầm với Mỹ để ngăn chặn Nga gởi vũ khí giúp B.V. TC sợ nước VN thống nhất có hại cho Tàu.

Phụ họa với Nga, cộng sản Bảo già Lợi tố cáo TC hỗ trợ cho chủ thuyết Nixon về Á Châu. Đài phát thanh Tiệp Khắc phê bình bành trướng cáo chung Mỹ-Hoa Kỳ tinh chất đạo đức giả, dối trá, lường gạt. Cộng sản Ba Lan nói thẳng rằng TC nhường Đông Dương cho Mỹ để đổi lấy Đài Loan.

Một biến cố luôn luôn được các xứ Cộng Sản trên nhắc tới là việc phi cơ Mỹ vẫn oanh kích Bắc Việt trong khi Nixon đang có mặt ở Tàu. Báo Pravda ở Moscow viết rằng: «Việc để quốc cờ vũ om sòm cho chuyến Hoa Du không át được tiếng bom ở VN».

Riêng tại Bắc Việt, các lãnh tụ chưa lên tiếng chênh thức như thế còn chờ đợi, nhưng báo chí và đài phát thanh mở chiến dịch chửi Mỹ



Cuộc gặp gỡ Mao, Nixon dưới mắt một họa sĩ Tim Brezhnev dùng

được xét khi nào Nhật và Trung Cộng liên lạc bình thường.

Ta nên nhớ lại rằng Đài Loan trước kia là thuộc địa của Nhật, hơn nữa thế kỷ và 13 triệu dân sống ở Đài Loan còn thông thạo tiếng Nhật.

Trong khi Nhật tỏ ý tha thiết muốn giao thiệp chính thức với Tàu thì Trung Cộng vẫn tiếp tục đả kích «chủ nghĩa quân phiệt tái sinh» ở Nhật, và gọi Sato là tên hiếu chiến. Hội tháng 11 năm 1971 Chu án Lai đã gởi trả chánh phủ Nhật một lá thư mà không thêm trả lời.

Để tỏ ra chánh phủ Nhật độc lập với Mỹ, gần đây Nhật đã chính thức công nhận xứ Bangla Desh, trong khi Mỹ chưa chịu công nhận. Đồng thời Nhật cũng đang sửa soạn công nhận Cộng Hòa Mông Cổ, một đàn em của Nga ở sát phía Bắc Trung Cộng nơi mà trước đây một thế kỷ Nhật từng lập thành một quốc gia thân Nhật.

Nhưng biến cố có tầm quan trọng hơn cả vẫn là lời thủ tướng Sato đã tuyên bố Nhật đang cùi xé vì có thể chấp nhận để nghị lập hệ thống An ninh Á Châu do Nga đề nghị năm 1970. Khi Brezhnev đưa ra đề nghị này, Trung Cộng đã kịch liệt đả kích rằng Nga muốn lập vòng vây Á Châu bao vây nước Tàu.

NHẬT BẢN

Sato giữa ngã ba đường

Vì Nixon đi Bắc Kinh, chánh phủ Nhật đã phải hoãn chuyến đi Hà Nội của một phái đoàn ngoại thương, để khỏi trùng ngày. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa 2 chánh phủ Nhật-BV. Nội trong năm uay Hà Nội sẽ cử một phái đoàn sang Nhật.

Sau chuyến Hoa Du của Nixon, thủ tướng Nhật Eisaku Sato, người bạn lâu đời của Mỹ, đã bị phe đối lập liên tiếp đả kích vì thái độ bất nhất của ông. Cố lúc Sato nói rằng Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Cộng, rồi sau ngoại trưởng Fukuda nói quan điểm về Đài Loan chỉ



Bộ mặt mới của Mao, dưới mắt họa sĩ Tim trên báo Express



THỦ TƯỚNG SATO



NGOẠI TRƯỞNG NGA GROMYKO BẮT TAY NT NHẬT FUKUDA

Ngay sau khi Sato nói, đại sứ Nga Oleg Troyanovský đã tới gặp thủ trưởng ngoại giao Nhật Haruki Mori để thảo luận.

Để kiểm thêm bạn hữu ở Á Châu Nhật và Ấn đã tuyên bố chung ở Tân đế Ly về việc hai nước thỏa thuận liên lạc chặt chẽ hơn, trước đồng minh của T.C và lập nên quốc gia Bangla Desh.

Ngay sau khi bản thông cáo chung Nixon-Chu án Lai, được công bố bà Indira Gandhi đã đả kích rằng bản thông cáo đó cố ý coi như không có nước Bangla Desh trong lúc nói chuyện Á Châu.

Trong tuần qua, thủ tướng Rahman của Bangla Desh đã chính thức thăm viếng Nga Sô và được tiếp đón linh đình. Bên cạnh những tiệc tùng, thăm viếng xã giao được quảng cáo rầm rộ, thủ tướng Rahman đã xin Nga viện trợ 3 tỷ Mỹ kim để phát triển Kinh Tế Bangla Desh. Kết quả là một thỏa ước đầu tiên được ký kết ở Moscow trong đó Nga sẽ giúp Bangla Desh xây nhà máy điện, tìm mỏ dầu lửa và hơi đốt, và trang bị đài phát thanh.

Trong khi hạm đội Nga ở Ấn Độ Dương càng ngày càng tăng cường hoạt động khiến Mỹ phải gửi tàu chiến từ Đệ thất hạm đội sang dòm ngó canh chừng, thì Nga Sô lại đang vận động mở cửa sang miền bờ biển Đông Nam Á thuộc Thái Bình Dương. Nga Sô đang vận động các nước coi eo biển Malaca



SHIEKH MUJIBUR RAHMAN

giữa Mã Lai và Indonesia làm một eo biển quốc tế. Eo biển này là một cửa ngõ giữa 2 đại dương mà chánh phủ Mã Lai cũng như Indonesia vẫn muốn tăng cường kiểm soát.

TRUNG ĐÔNG Ai Cập bắt binh

Cuộc xung đột giữa Do Thái và các nước Á Rập ở Trung Đông có thể bị lu mờ vì các biến cố lớn ở Á Châu, nếu trong tuần qua quân đội Do Thái và các nước Liban, Syria không nổ súng trở lại.

Trước hết là quân đội Do Thái pháo kích và tấn công các căn cứ du kích quân Palestine tại biên thùy giáp Liban và Syria. Để trả đũa máy bay Syria đã tấn công các căn cứ Do Thái, và đạt một thắng lợi đáng kể đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh 1967 đến nay!

Do thái đe dọa sẽ xua quân vào lãnh thổ Syria và Liban nếu các nước này còn đe cho du kích quân Palestine trú đóng và đột kích Do Thái.

Trong khi đó, người ta lại nhận thấy những dấu hiệu lật lungan ở Ai Lập, khi các nhà lãnh đạo Ai Cập tỏ rõ sự bất bình với Nga Sô.

Gần đây, khi một tướng lãnh Nga Sô lở miệng ví Ai Cập như một «cô tình nhân thiểu chung thủy» bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, tướng Mohammed Ahmed Sadek đã ra lệnh cho viên tướng Nga phải rời đất Ai Cập trong 24 giờ.

Trong khi Nga Sô đã giúp Ai Cập cả hỏa tiễn để đương đầu với Do Thái thì báo Al Ahram ở thủ đô Le Caire tố rằng Nga không tận tình giúp Ai Cập như nhu cầu đòi hỏi. Bộ trưởng Quốc Phòng Sadek cũng chỉ trích Nga viện trợ vũ khí nhưng cố tình để quân đội Ai Cập thiếu đồ phụ tùng thay thế khi cần.

Gần đây khi Tổng Thống Ai Cập đi Nga ông ta đã từ chối máy bay Nga gởi sang, mà dùng một phi cơ Boeing của Ai Cập, và tướng Sadek thì không chịu đi Nga chuyến đó. Nhờ ở lại nhà, Sadek đã phá vỡ một âm mưu giải cứu Sabry, cựu phó Tổng Thống, một lãnh tụ thân Nga đang bị giam cầm vì chống Sadat.

Hiện hay Nga có 20 ngàn cố vấn quân sự ở Ai Cập

VƯƠNG HỮU BỘ

THỜI SỰ TRONG NƯỚC



Ông Tông Trưởng Giáo Dục Ngô Khắc Tỉnh

GIÁO DỤC Lại cải tổ

Động lực tiến bộ của một quốc gia thoát thai từ một nền giáo dục hoàn bị. Trong những năm chiến tranh, tài nguyên xứ sở thay vì dồn vào các công trình xây cất trường ốc, phòng thí nghiệm, viện khảo cứu, đào luyện giáo sư, chuyên viên, đã bị tiêu hao vào guồng máy sản xuất súng đạn. Cứ đà này, tương lai dân tộc sẽ phả sản một ngày không xa.

Nhằm chấn chỉnh lại nền giáo dục nước nhà, giới hữu trách công quyền và tư nhân đang đưa ra nhiều cố gắng cụ thể.

Tuần qua, trong buổi họp báo tại phòng khách tiết Bộ giáo Dục, Thủ trưởng Đỗ Bá Khê loan báo sẽ cải tổ toàn diện lề lối thi cử và chương trình học kể từ niên khóa 72-73.

Lối thi cử mới, theo GS Khê, hợp lý hơn và đo lường khả năng của học sinh xác thực hơn. Hệ thống giáo dục VN gồm học trình 5 năm ở bậc tiểu học, 7 năm ở bậc trung học và các kỳ thi được ấn định như sau :

1) Sau khi hoàn tất 5 năm bậc tiểu học, học sinh sẽ dự kỳ thi tuyển vào lớp 6 công lập.

2) Sau khi hoàn tất 4 năm bậc trung học đệ I cấp, học sinh sẽ dự một kỳ thi trắc nghiệm nhằm kiểm soát học vấn và định hướng sự lựa chọn các ban ABCD.

3) Sau khi hoàn tất 3 năm gồm các lớp 10, 11, 12, học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp bậc Trung Học tương đương kỳ thi tú tài II như hiện nay.

Đề thi bao gồm nhiều câu hỏi trải đều trong chương trình học theo lối trắc nghiệm sẽ giúp kiểm soát mức độ lãnh hội của học sinh một cách sâu rộng và thuận lợi cho sự vô tư, công bằng của việc chấm thi.

Ngoài ra Bộ Giáo Dục đang xúc tiến thành lập một Hội Đồng chương trình có nhiệm vụ nghiên cứu một chương trình Trung tiểu học liên tục, thực dụng và đại chúng,

Ông phụ tá Nguyễn thanh Liêm trong dịp này đã công bố việc thành lập khu học chính và Ty Giáo Dục trên toàn quốc. Kế hoạch địa phương hóa Giáo Dục sẽ mở rộng sự đóng góp của dân chúng vào quốc sách giáo dục.

KINH TÀI

Một cơ hội thịnh vượng

Trở ngại chính của đà phát triển quốc gia bắt nguồn từ sự thiếu vốn. Hằng loạt kế hoạch khuếch trương, tái tạo thuộc nhiều lãnh vực sản xuất trong nước vì thiếu nguồn tài trợ mà bị té liệt. Sáng kiến của doanh nghiệp tắc nghẽn. Mực sống dân chúng xuống dốc, làm phát loang rộng, vật giá vọt tăng.

Nhằm tạo cơ hội thịnh vượng cho xứ sở, tuần qua Thủ Tướng chính phủ đã ký sắc lệnh thành lập quỹ phát triển kinh tế quốc gia với số

vốn tiên khởi 10 tỷ rút từ quỹ đất già Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo tác giả của tờ chức nêu trên và đồng thời là cha đẻ của hệ thống Ngân Hàng Phát Triển nông nghiệp trước kia hy vọng sẽ vận động thành công một số quốc gia khác đóng góp vào quỹ. Ngoài ra, Thủ Đô Ngân Hàng Quốc gia Lê Quang Uyên cho biết Ngân Hàng thế giới và N.Hàng Á Châu sẽ cho quỹ Phát triển vay nếu quỹ điều hành tốt đẹp và thành tựu mục tiêu phát triển rõ ràng. Sắc lệnh thành lập quỹ cũng viết Quỹ huy động tài nguyên trong và ngoài nước bằng cách vay mượn hoặc nhận lãnh các trợ cấp, đóng góp dưới mọi hình thức.

Với số vốn lớn, quỹ có thể phát động và hỗ trợ công cuộc phát triển toàn diện kinh tế quốc gia trong mọi lãnh vực canh nông, kỹ nghệ, dịch vụ bằng cách phối hợp và cấp phát tín dụng trung và dài hạn, cung cấp cơ cấu tín dụng chuyên biệt hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đầu tư phát triển.

Phân tích kỹ hơn, chúng ta thấy các địa hạt nông lâm ngư mục kỹ nghệ và tiêu công nghệ đạt vị trí ưu tiên được quỹ tài trợ. Khu vực tư doanh được chú trọng hơn khu vực công.

Điểm đặc sắc của tờ chức phát triển này là mức lời nhẹ, từ 10 đến 12% so với tỷ lệ 15% của Ngân hàng phát triển kỹ nghệ và 21% của ngân hàng tư nhân, mức lời của quỹ phát triển vừa khích lệ sự đầu tư của doanh gia vừa gây ngạc nhiên cho vị cho ký giả có mặt tại buổi lễ thành lập. Khi báo chí gặng hỏi khía cạnh này, Thủ Đô Uyên lúng túng : «Dù có lạm dụng, chúng ta vẫn phải làm!». Ngoài ra quỹ sẽ định thời hạn hoàn trả hợp lý từ 2 đến 10 năm, giản dị hóa thủ tục cứu xét.

Tuy nhiên, để giới hạn rủi ro của việc sử dụng khói tin dùng không lò này, hội đồng Quản lý quỹ phát triển qui tụ đại diện của

nhiều bộ như Kinh tế, Cải cách điền địa và Phát triển nông nghiệp, kế hoạch phát triển quốc gia. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Thủ Đô Ngân Hàng Quốc gia Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ Đô quỹ Phát triển.

Quỹ hiện vẫn duy trì các tiêu chuẩn tài trợ cho các dự án nào có tính cách tân tạo, canh tân, khuếch trương thuộc các lãnh vực canh nông kỹ nghệ, Dịch vụ: 1) Phù hợp với chính sách phát triển quốc gia 2) Có khả năng đóng góp vào các cân cân chí phò. 3) Có khả năng sinh lợi và hoàn trái.

Tổng trưởng tài chính Hà Xuân Trí trong đợt từ bể mạc buổi lễ chuyển giao 10 tỷ cho Ngân Hàng Quốc gia VN ngỏ ý hy vọng Quỹ sẽ đem lại một đời sống tốt đẹp cho dân chúng, giảm dần sự lệ thuộc vào ngoại vien. Riêng Tiến sĩ Hảo bặt mì rằng phải cần đến 1.300 tỷ mới đủ để phát triển đầy đủ xứ sở.

NỘI CÁC

Tân Thủ Tướng Trần Văn Đỗ?

Tại buổi tiếp tân tuần qua của Quỹ Phát triển Quốc Gia, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, lãnh tụ được coi là «thẩm lặng» nhất NV khi được báo chí sôi nổi săn tin cài tó nội các đã tránh rất khéo léo: Các anh phải hỏi «tổng thống chó!». Tuy nhiên sau đó ông trả lời rằng: có sự tham khảo rộng rãi chính giới gần đây hay không là một bí mật chính trị.

Do sự tiết lộ úp mở kẽ trên, giới thạo tin hiện chưa xác bối cảnh cựu ngoại trưởng Trần Văn Đỗ có thể sẽ tham chính với tư cách Tân Thủ Tướng. Nếu ông Đỗ lập chính phủ, vẫn theo giới thạo tin thì nội các mới sẽ có đại diện đảng phái góp mặt bên cạnh các chuyên viên. Đồng thời TT Thiệu sẽ cải tổ chính phủ TT ông Ngô Khê. Tỉnh sẽ về làm bộ trưởng phủ Tổng Thống, bộ Thông tin giảm xuống thành Tổng nhà trực thuộc PTT, bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia cũng theo chánh Trung trọng tình báo trực thuộc phủ Tổng Thống.

Cá nhân và sứ mạng của cựu ngoại trưởng Đỗ gần đây đã được cả tổng thống Thiệu và thủ tướng Khiêm đề cao; đồng thời báo chí e ố tình hướng chú tâm của dư luận về ông.

Người ta còn nhớ hạ tuần tháng hai vừa qua, đài BBC đã ghi nhận rằng việc tổng thống Thiệu đề cập đến hội nghị bàn về trung lập Đông Nam Á ngay sau khi chính tổng thống Thiệu tung tin cựu ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã mật nghị với Xuân Thủy tại Ba Lè trước đó hai tháng là một sự kiện nhiều ý nghĩa.

Các cuộc mật nghị này xoay quanh chủ đề trung lập Đông Nam Á trong đó có Nam Việt. Sứ mạng mật nghị của ông ngoại Đỗ - nhân

vật từng được báo chí VN mệnh danh là Kissinger của Tổng Thống Thiệu - một lần nữa được thủ tướng Khiêm ca ngợi tại buổi tiếp tân của Quỹ Phát triển. Ông đã ví von các cuộc tiếp xúc này như một canh bài phé mà bên nào cũng muộn biết tay bên kia.

Trong khi ấy, theo tin AP, cựu ngoại trưởng Đỗ đã tuyên bố rằng cuộc hội kiến của ông với Xuân Thủy có tính cách thân hữu và riêng tư, và ông nhấn mạnh rằng do sáng kiến của riêng ông hơn là của T.T Thiệu. Ông cũng tỏ ý hy vọng rằng sự cải thiện bang giao giữa HK và các đồng minh Cộng sản lớn của CSBV sẽ khiến Hà Nội chấp nhận thêm nhiều cuộc họp kín khác với VNCH.



■ LÊ VĂN KHOA phụ trách

Chụp ra một ảnh xem được rất dễ. Tạo ảnh đẹp khó hơn 1 bức, từ đó phải bước thêm 1 bước nữa mới vào nghệ thuật hẳn. Khi chụp được ảnh nếu bạn muốn «trình làng» hoặc muốn được chúng tôi góp ý với bạn cho vui, xin bạn gửi về trang «Nhiếp Ánh». Hình ảnh gửi về, xin dùng giấy lóng, cỡ 13X18 tờ lên. Bạn có thể gửi một lần một hoặc nhiều ảnh, nên lót giấy cứng để khỏi bị gãy. Phía sau ảnh nhớ đề tựa ảnh, tên tác giả và địa chỉ. Nếu có thể, xin cho biết thêm chi tiết về máy ảnh, ống kính, phim, khẩu và tốc độ, kính lọc màu. Nếu không phải là lời đùi hỏi thái quá, xin bạn nêu lòng cho biết nghề nghiệp và chơi ảnh đã bao lâu rồi. Chúng tôi chờ đợi tác phẩm của quý bạn để chung ta «CÙNG XEM ANH»

Thông cảm với thời giờ bất định của người quan nhàn, đề tâm cho việc nước nhiều hơn tình nhà với kiếp sống rày đây mai đó, nên chúng tôi xin phép bạn ảnh bối phương được xem luôn 3 ảnh của bạn Nguyễn Xuân Giu, KBC 3578, Cần thơ.

Trong ba ảnh của bạn Giu gửi về kỳ này chúng tôi nhìn thoáng qua thấy bạn có chiều hướng dùng khối lượng kiến trúc hơn là đường nét theo hội họa. Trong ba ảnh, có hai ảnh có sự hiện diện của con người, theo tôi, hai ảnh ấy có phần trội

hơn ảnh phong cảnh. Ngày giờ chúng tôi xin được đi sâu vào chi tiết của từng ảnh một.

Thăm anh

Tựa đề thật gọi cảm, đầy trìu mến, tha thiết dù nay ảnh đã nằm sâu dưới đất. Khi ra đi anh không một lời trán trối, nhưng em biết rằng linh hồn em vẫn ở sát bên anh. Giờ đây em đến thăm anh, không phải chỉ có nấm mồ cổ xanh mà chúng mình

(Xem tiếp trang 50)



Thăm anh



Bóng nắng

LÝ ĐẠI NGUYỄN

Những bí ẩn vẫn dày đặc sau chuyến Hoa Du của Nixon

Đồng chính phủ và nhân dân Tàu nào nhiệt đón Chu Ân Lai tại phi trường Bắc kinh sau khi tiến đưa Nixon từ Thượng hải rờ về. Chính phủ và dân chúng Mỹ cũng hân hoan đón mừng Nixon trở lại Hoa thịnh đón sau chuyến công du «vào lòng kẻ địch». Tất cả hai bên đều cho là thành công rực rỡ. Dù rằng trong bản thông cáo chung vẫn mù mờ chưa điểm nào được sáng tỏ.

Thật ra sáng tỏ là sao được khi cả Tàu Mỹ còn rất nhiều kẻ địch, còn rất nhiều đệ tam quốc gia vẫn ngờ là mình bị Tàu Mỹ đã thỏa thuận trên đầu của mình. Tuy vậy chuyến đi Hoa lục của Nixon đã được giới lãnh đạo Tàu giành cho một sự trọng huu cũng chứng tỏ phần nào đối với dân chúng hai nước và dư luận thế giới rằng: Mỹ Tàu từ nay không còn là kẻ thù một sống một chết nữa, thị trường của 8 trăm triệu người đang mở cửa từ từ để đón nhận giới doanh thương Mỹ. Và Mỹ cũng nối tiếp được truyền thống muôn ngàn nước Tàu thành một cường quốc đã cũ từ xưa.

Trong tất cả các cường quốc hiện nay trên thế giới thì Nga là nước lo nhất về mối họa Tàu Mỹ, kế đến là Nhật. Từ khi nước Tàu lọt vào tay cộng sản, tư thế ngoại giao của Nga lập tức vượt được Anh Pháp để song mặt với Mỹ. Từ khi có cuộc đụng độ giữa Tàu Mỹ tại Triều Tiên, nước Nhật đã tìm được cơ hội tiến bộ vượt được về kỹ nghệ nhờ chính sách chiều dài của Mỹ.

Nay thì Tàu đã về với Mỹ, hiển nhiên là tư thế quốc tế của Nga không còn hơn Anh Pháp là bao nhiêu, nhât là trong khi Anh Pháp và các nước Tây Âu đã chịu đựng với nhau thành một khối thịnh vượng, thì thay rõ khả năng của khối Tây Âu có hy vọng vượt ồ ạt khỏi Nga. Được Hoa lục, rồi thì Mỹ sẽ không còn chỉ h sách chiều dài Nhật nữa, mà phải chiều dài Tàu. Nước Nhật phát triển mạnh về kỹ nghệ nhưng lại thiếu thị trường và nhiên liệu đó là mối lo trướng kỳ và thâm sâu nhất của Nhật. Chính vì mối lo đó mà Chính giới Nhật đã phải xuống nước, lên tiếng tạ lỗi với Tàu về những hành động mà Nhật đã gây ra cho Tàu trong quá khứ. Tạ lỗi với Tàu như vậy đâu là đủ, người Nhật bắt buộc phải giao ngõ với Mỹ hơn nữa. Ngoài thuận theo sự an bài của người Mỹ. Mùa sự an bài đó là Nhật phải dì vòi Nga trong giai đoạn này, để thực hiện giúp Mỹ điều mà Nixon gọi là «người Á châu giải quyết vấn đề Á châu».

Điều đó đích thật như thế nào? Điều đó là Mao người Mỹ khỏi phải đỗ ra ở Á châu nữa mà quyền năng vẫn được duy trì. Làm sao ngay một lúc Mỹ có thể đặt trọn niềm tin vào Mao trach Đồng được, vì Mao là một người linh động triệt để biết tùy thời để xây dựng thế đứng cho mình, cho dân tộc Tàu. Ông đã tận dụng đồng chí để phục vụ cho từng giai đoạn chiến lược của ông.

Khi phải lui trước áp lực của Nga tại ông đưa Lưu Thiếu Kỳ một đợt chí thân tin ra nắm quyền lãnh đạo nước Tàu, Khi có thể vượt được Nga thì ông dùng thanh thiếu niên để làm cách mạng văn hóa nhằm loại Lưu, rồi mượn tay đồng chí Lâm Bưu để đập tan phong trào cách mạng văn hóa, đưa Lâm vào địa vị sẽ thay thế mình. Đến khi phải đi với Mỹ thì ông loại luôn họ Lâm, để chỉ dùng một mình Chu Ân Lai.

Mao đã sử dụng chủ nghĩa Cộng sản như một phương tiện để cầm quyền và tổ chức dân chúng Tàu, làm đồng chí của Nga để tạo thế quốc tế. Ngày nay Mao đang muốn mượn kỹ thuật và tư thế của Mỹ để tiến ra thế giới bằng tư thế của một trung tâm quyền lực hợp pháp. Mao vẫn không làm sao từ bỏ được giấc mơ của các hoàng đế Tàu ngày xưa, mong đế quốc.

Vậy việc đi với Tàu của Mỹ, nhất định không phải là việc Mỹ muốn giúp Mao thỏa mộng ước trên, mà chỉ muốn Tàu là một nước mạnh, một thị trường tốt của Mỹ. Chẳng lẽ đi với Tàu rồi mà Mỹ vẫn cầm súng đe dọa chừng Tàu hay sao? Mỹ không thể làm việc đó được thì Mỹ phải mượn tay người Á châu làm việc đó giúp Mỹ. Có như vậy thì Mỹ mới yên tâm nâng đỡ Tàu được. Chủ thuyết Nixon là thế.

Chính vì thứ chủ thuyết dùng «thế» mà không dùng «sức» đó của Nixon, nên Mỹ chỉ cần đi với Tàu mà Mỹ không cần Tàu lập tức nhượng bộ Mỹ điều gì, trái lại Mỹ có thể nhượng bộ Tàu nhiều yêu sách khác, miễn là yêu sách đó không giúp Tàu bành trướng đất đai ở hải ngoại. Trên danh nghĩa Mỹ đã công khai nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ của Tàu. Sự nhận nhận như vậy cũng như không, vì có bao giờ Đài Loan không nói là Hoa Lục là một phần lớn lãnh thổ của mình đâu. Còn vấn đề giải phóng Đài Loan và quang phục Hoa Lục thuộc về phần sau.

(XEM TIẾP TRANG 56)



Nhin thấy tương lai

● TƯỜNG HUÂN

Tôi có một bà cô họ làm nghề bồi bàn, nên chúng tôi thường gọi là Cô Thầy. Nhà cô ở trong cuối xóm gần dìa làng, kề là hẻo lánh, nhà tranh, nhưng lại rất khang trang. Tường vôi, sân gạch. Cô rất đắt khách, nhất là những ngày đầu năm. Nhà tôi cũng không xa nhà cô bao nhiêu, nên khi từ những ngày còn bé lầm, chưa đi học, tôi đã thường có mặt ở nhà Cô Thầy để được cô dành cho những trái chuối cúng ăn bóc áo sơ mi. Khi đi học và bắt đầu biết viết, tôi đã tinh cờ kiém được tiền tại nhà cô, bằng nghề viết lời chỉ dẫn cúng bái cho khách. Nét chữ nắn nót, tôi còn nhớ như in trên tờ giấy lộn của những bao hương, như mâm trên xôi chuối, vàng hết một trán. Mâm thứ hai cơm canh... «Lớn hơn chút nữa tôi đã thuộc cả những lời khấn của cô, và rồi tôi còn khám phá ra rằng cô chỉ có đầu năm, ba bài xào đi xào lại. Bao giờ thì cô cũng bắt đầu xem bói bằng cách hỏi... «Thế cô (hay bà) tuổi gì nhỉ? Tuổi tuất hả. À thế ra bàm hai. Hâm hai là năm bạn đây. Thế cô cầu gì nào. Cầu tài hay cầu duyên, hay gia đạo...» Nếu là con gái thi phần lớn là cầu duyên. Cái đó dẽ quá, cứ phịa ra mà lán, thế nào cũng đúng. Nếu là cầu gia đạo, thi ở cái tuổi hâm hai (22), thi chắc chắn là vợ chồng cô già lộn xộn, không bị chồng chửu thi cũng chán chồng. Do đó sau khi «xin» cô đặt quẻ cho cô thầy đốt ba nét hương, gác ngang lèn miệng chiếc đĩa cô, để ba đồng tiền Gia Định lấy trong đám cát mả, và lâm rầm khấn. Tiếng to

tiếng nhỏ «thất thập nhị hiền đồng lai chứng giám» rồi hai tay cô cầm đĩa nhang tiền ấy vải ba vải cẩm mây nén hương vào cái bình bên cạnh, để cái đĩa có ba đồng tiền lén cái cháp đèn, cô ngước đôi mắt mù lòa đầy lòng trắng như nhìn vào cõi hư vô huyền hoặc, những ngón tay già nua sờ trên những đồng tiền, chụm lại reo trên đĩa để xin quẻ, thường thì reo đâu ba hay bốn lần gì đó. Ngừng một khuya, cô đếm trên đầu ngón tay để xem quẻ này là quẻ gì, rồi mới nói. Thường xem cho các cô cậu về gia cảnh, cô thầy thường bắt đầu bằng câu: «Cô à, số cô xem ra có nhiều chuyện vừa mặt mà chả vừa lòng. Tưởng rằng chuột xá chích gạo, hóa ra chuột xá chích nướu đấy cô à... thế cô đúng không cô...» sau câu này cô thầy có thể hỏi thêm về tuổi của chồng cô, khách, ngày sinh tháng đẻ và ngày cưới hỏi của hai người rồi từ đó mà đoán ra, phần lớn cô thầy đều đi đến kết luận là tuổi hai người có phần xung khắc, cần phải cúng giải sao hoặc nặng hơn nữa là phải làm một labua đeo vào trong áo lót nhằm trừ tà ma và xin thần thánh phù hộ độ trì.

Đó là nói về người trẻ cầu gia đạo. Còn những người lớn tuổi cõi trên bốn, năm mươi thi cầu già đạo lại khác, chắc chắn là phải có ai ôm dan. Vợ nguyên nhân thường là động mà ông ta làm đại diện phần kết thi nặng về phần cúng kiến lâm. Não là phải lấy «đất định, đất chợ, đất ngã ba, đất giếng mang về nặn thành một con rùa, lấy kim chỉ ngũ sắc

lụm gìn trộm đem yểm ở giọt tranh mái nhà. Rồi phải lấy trước vang hóa với nước vôi, đồ quanh mà một nứa, còn một nứa hất qua mái nhà gian giữa...». Khi tổ chức cùng những đám như thế này, khồ chủ thường phải thịnh cò (này) tới để khấn vài cho, và «nghe cũng có phần nặng nề phức tạp. Mâm trên tết nhiên vẫn là xôi chuối, mâm thứ hai cơm canh, nhưng mâm thứ ba tài còn phải có 9 miếng trầu lá lót, một cái đục khoai đốt đèn lèn già làm con bạc xà».

Nhiều lầm, tôi không còn nhớ hết. Tất cả những điều ấy sau này chỉ còn lưu lại trong tôi mờ nhạt như đọc xong một cuốn truyện hoang đường. Tôi không tin gì hết. Người cô già ấy đã chìm khuất và mất đi trong những ngày khói lửa kháng chiến, cho đến nay đã xa quá mất rồi. Nhưng có nhiều điều tôi không biết giải thích thế nào bằng những nhận định khoa học được.

Xx

Việc thứ nhất là như thế này. Năm 1965, tôi đang lận lội trong một đơn vị hải quân chiến đấu có tiếng là nguy hiểm tại vùng châu thổ Cửu Long. Dưới quyền tôi có một anh lính từ lâu nỗi tiếng là bừa bãi, phá phách. Tôi cũng đã nhiều lần khuyên rằn, quở phạt, nhưng đều không mấy hiệu quả. Sau đó anh ta lấy vợ. Người vợ thật sinh động. Hai vợ chồng sống đơn giản với nhau trong một căn nhà lá ở ven thị trấn. Hàng ngày anh chồng copping những túi cơm khô, những bao gạo dư mang về sài. Một bữa đẹp troi vợ khen anh đẹp trai quá hả. Anh chồng nói «Vậy mà khi anh chết em không nhìn mặt anh đâu». Sau đó người chồng may cho vợ một bộ đồ đen và nói «khi nào em đến đơn vị thăm anh thì mặc bộ đồ này». Cũng khoảng mấy ngày đó, anh chồng xin phép tôi về thăm gia đình trên Sàigòn. Tôi thuận. Hết phép anh trở về đúng ngày và xí xổng tàu đi tuần ngay. Bữa ấy không phải đèn lồng anh ta làm bếp, nhưng anh ta cứ tranh làm thịt con vịt và đun nấu cháo, và nói: «Thôi mà nấu cháo vịt ài xong là chết à». Cháo vịt nấu xong, anh vừa hết thì từ trong bờ có tiếng súng bắn ra. Tàu nhỏ neo tuần tiễu. Anh ta phải ra phía trước kéo neo lên xong, anh ấy bám vào tấm bô che hông tàu trên lèi mũi, thi miếng bô rách, anh ta rời xuống hông tàu và chìm luôn. Chúng ôi tìm kiếm suốt đêm không thấy. Người vợ được báo tin và nói cho đi đến nơi tìm xác chồng, nhưng không được. Khi ấy thi tinh cờ chỉ ta mặc bộ đồ đen. Và khi xem người chồng được đưa về, để trên chiếc cảng phủ tấm nệm thi người vợ hốt hoảng chạy xa nấy chui thước nhìn lại. Mặt xanh ngát hết sức sợ hãi. Vợ đặc biệt hơn nữa, là người enj ruột của anh ta thi xuống nhà xác em, đã kê lê «rõ ràng tôi nhìn thấy nó chết từ hôm nó về thăm tôi tuần qua. Tôi có khuyên nó đừng nên bừa bãi, đánh nhau, sợ bị đâm đòn chết... Vậy mà hóa ra thế này».

Xx

Việc thứ hai, là việc của chính tôi. Từ lâu lắm, có lẽ từ ngày ông thân sinh ra tôi mất đi, tôi có một linh cảm lờ mờ như nhìn thấy trước những sự việc sẽ xảy ra. Đặc biệt nhất là tôi đã nhìn thấy hình ảnh anh tôi gục đầu khóc tôi, tôi còn thấy cả lời anh nói «Tôi nghiệp cho nó quá...». Tôi «biết» những điều ấy, nhưng không dám nói ra, hay không đủ tin để nói ra. Năm 1965, tôi có viết một bài nhân cái chết của một người bạn. Suốt bài viết tôi không nói đến tên người chết, mà chỉ dùng một danh xưng «anh» mà thôi. Anh ta phần nào có nhân dạng giống tôi. Trên đầu bài tôi đề:

Nguyễn Đức B.:

KẺ ĐÃ NÀM XUỐNG BÊN
KIA RẠCH SƠ DỪA

Người viết : X.Y.Z

Bài này được người bạn của tôi ở Sàigòn mang đọc trên đài phát thanh, nên xướng ngôn viên đã lầm tên người chết và tên người viết. Một người anh họ tôi nghe được, báo cho gia đình tôi hay. Cả nhà khóc ầm lên và sửa soạn đi tìm xác. Anh tôi được tìm, đã gục đầu khóc và nói hệt như tôi đã «thấy». Sau đó anh tôi đi hỏi lại, mãi tới 12 giờ đêm, khi liên lạc với đơn vị tôi cho chac chắn, mới hay là có sự nhầm lẫn. Và cũng vừa đâm anh tôi lại phải đi tới các nhà in nhật báo, xin được bỏ những lời chia buồn của một số bạn bè. Riêng tôi tôi không hay gì về vụ này. Cho đến khi tôi về nhà chơi cuối tuần, cả nhà ôm lấy kề lại mới hay. Và cũng từ đó tôi như mất đi khả năng «nhìn thấy» các sự việc sẽ xảy ra.

xxx

Việc thứ ba như sau. Sau nhiều năm lang thang đời quân ngũ tôi được một giới chức với về trung ương làm việc. Tôi bàn với vợ tôi, mình thu xếp công việc nhà để ở riêng. Công việc đã coi như xong rồi trong mấy ngày nghỉ, tôi có nghe anh bạn thân, té đao Thiên chúa, nói rằng có một «Cậu» linh lẩm, nên đèn hôi xem sao. Anh ta kể, trước khi xin đi biệt phái, anh ta có tới hỏi Cậu. «Cậu» hỏi ngay anh định thay đổi việc làm hả, được đấy. Thời ra đi, Quận Cảnh đang kéo xe của anh ấy. Anh bạn tôi với vợ chạy từ trong hẻm sâu ra ngoài đường, quả nhiên Q.C. đang kéo xe thật. Do đó tôi cũng theo lời anh ta tới hỏi ý «Cậu» thế nào.

Cả tôi và cả vợ tôi đều vào. Mỗi người đứng một bên. Đặt tiền tùy ý. Trước khi đèn lượn tôi, có nhiều người hỏi và được trả lời lật lẩy. Đại khái: «xin Cậu cho làm ăn khà hơn chút ít». «Không được đâu. Chị tham lam quá. Hôm qua chị gặp ba Tịnh Trưởng làm gì? — «Dạ bà ấy quen...». Không,

(Xem tiếp trang 56)

Sò voi

Nói đến bói toàn, tôi chỉ nhớ đến chuyện thầy bói xem voi. Qui vị đều đã biết câu chuyện cổ tích Ấn Độ đó rồi, nhưng cũng xin nhắc lại.

Câu chuyện Ấn Độ kể có 5 ông, mà đi xem voi. Tên q ản tượng chơi khăm, cho mỗi ông sờ một bộ phận của voi thôi. Vì vậy mỗi ông nhận diện con voi một cách khác nhau, đưa ra những «giải đoán» khác nhau về tình hình con voi. Ông sờ tai nói con voi to như cái quạt, ông sờ đuôi nói con voi giống như cái chổi, ông sờ chân thì tuyên bố con voi là một cái cột, ông sờ voi thì nhận định con voi là một cái ống bằng thịt mềm mềm, v.v.

Năm ông mù, với những nhận định khác nhau, đã bất đồng ý kiến trầm trọng. Cũng giống như các nhà cách mạng nước ta bất đồng ý kiến về việc nhận định thực trạng đất nước, năm ông thầy bói đã khẩu chiến kịch liệt, và kết thúc cuộc khẩu chiến bằng cuộc đấu đá có vũ trang. Sự bất đồng quan điểm đưa tới đấu đá như vậy theo danh từ chính trị, ta kêu là chiến tranh ý thức hệ.

Đứng vào địa vị của mỗi ông thầy bói, chúng ta phải tin tưởng rằng quan điểm của chúng ta về thực trạng con voi là đúng, là khách quan và khoa học, hợp với thực tế lịch sử và thực tế xã hội, theo đúng trào lưu diễn hóa của lịch sử, v.v.

Chúng ta có bốn phận bắc về lập trường đứng đầu, tiên bộ, khoa học của ta về thực tế con voi, và quyết tâm tiêu diệt những kẻ phản động, phản tiến hóa, đinh cản bánh xe lịch sử, phản bội nhân dân, không biết gì về con voi mà cứ đòi nói chuyện con voi v.v.

Nước Áo Đô là mảnh đất đã nảy sinh ra nhiều triết thuyết phong phú nhất để cố gắng giải thích vũ trụ và giải thích cuộc đời, và các triết gia cũng tranh luận với nhau dữ dội.

Vì vậy câu chuyện thầy bói sờ voi của nhà Phật có ý vị triết học. Ý vị đó là :

Mỗi ông triết gia, mỗi trường phái triết lý hay tôn giáo, chỉ nhìn biết một mảnh vũ trụ và cuộc Cõi

sinh tu phu

ÔNG ĐẠO CÁY

núi ông thầy bói sờ được một bộ phận của con voi mà thôi.

Thôi, đừng cãi lùn voi nhau nữa.

Con voi Nixon Mao

Ở nước mình (từ Bến hải vò đến Cà mau thôi) chưa bao giờ lại có nhiều khuynh hướng địt biệt, nhiều nhận thức khác nhau về con voi, về các con voi như bây giờ. Bất cứ một sự kiện gì cũng có thể biến thành một con voi ngay lập tức để các ông thầy bói đua nhau sờ, mò, nắn, bóp...

Ví dụ như việc Nixon sang Tàu.

Ai cũng biết rằng Nixon là vị tổng thống Mỹ đầu tiên đã viếng thăm chính thức Trung Hoa, sau 23 năm Mỹ thù nghịch với nước Tàu.

Đó là một biến cố to lớn, mà vì nó to lớn nên nó trở thành con voi cũng xứng đáng.

Sau khi biến cố đó xảy ra, ở Saigon này, người ta đua nhau lên tiếng giải thích biến cố đó. Cái đó là lẽ tự nhiên, không riêng gì ở Saigon mà ở các thủ đô khác trên thế giới người ta cũng đua nhau giải thích.

Nhưng, nói thật, có lẽ không nơi đâu mà người ta lại tranh luận rào riết hơn dân Saigon để giải thích biến cố Nixon-Mao (nói theo một kiều) hay Mao-Nixon (lại nói theo kiều khác).

Cách đó giống như một đám các ông thầy bói mù, ngồi ngáp vặt voi nhau trước cửa Làng Ông, bỗng

nghe tin có con voi mới được đưa về sở thú, bèn hầm hố rủ nhau sờ coi con voi thế nào.

Trên một tờ báo, có ông thầy bói sờ thấy con voi như vậy đã đạt được thắng lợi lớn lao khi bắt Trung Cộng phải mở cửa, chào tháo đón tiếp TT Mỹ như một thượng khách.

Trên một tờ báo khác, ông thầy bói khác lại sờ ra một quan điểm khác hẳn : Cuộc xung đột hơn 20 năm giữa Mỹ và Trung Quốc phải kết thúc bằng một màn nhả nhã cho Tổng Thống Mỹ, phải thanh hành sang Trung Quốc năm nay, lợi lục các nhà lãnh đạo Trung Quốc như một tiểu quốc sang để kính cống tiến thiện triều.

Rõ ràng hai quan điểm đó khác xa nhau như một cái tai voi hồn hồn một cái đuôi voi !

Hai nhà thầy bói cứ nhất định giữ vững lập trường, ông thi quỷ quyết rằng Mỹ thắng, ông thi nhất định rằng Trung Cộng thắng, nhưng chẳng ông nào chịu bàn đến một sự thật là Việt Nam thua hay thắng.

Chuyện thật về con Voi

Ông Chu Ân Lai có một kỷ niệm khó quên, Ông đã kè lại với văn sĩ Mỹ Edgar Snow khi Snow sang Bắc Kinh năm 1962 theo lời của chính phủ Anh Quốc.

Năm 1954, Chu Ân Lai gặp Foster Dulles, ngoại trưởng Mỹ, tại bộ

đại sứ quán VN. Lúc đó Foster Dulles là vị ngoại trưởng chống cộng dữ dội, cùng em út Allen Dulles, làm giám đốc Tình báo CIA chỉ huy tất cả chính sách đối ngoại bao vây Trung Cộng kịch liệt ; sau khi Mỹ đã dùng dầu với quân Trung Cộng ở Hàn Quốc và ký hiệp ước bảo vệ Đài Loan với Tưởng Giới Thạch.

Theo Chu Ân Lai kể lại : một hôm ông ta bước vào hành lang phòng họp ở Genève, Giờ còn sớm quá, hành lang vắng ngắt. Chu Ân Lai thấy Foster Dulles, người đang đóng vai quan sát viên tại hội nghị, mà chỉ cho viên phụ tá của mình là Bedel Smith hướng dẫn phái đoàn Mỹ.

Gặp Foster Dulles, Chu Ân Lai bèn đỡ tay tên, theo thói quen tự nhiên, toan bắt tay. Nhưng ngoại trưởng Mỹ vẫn chấp tay sau lưng chỉ hơi cúi đầu đáp lễ, rồi quay ra khôi phong.

Tới năm 1962, gặp Edgar Snow Thủ tướng TC vẫn còn cay đắng về kỷ niệm đó.

Năm nay Chu Ân Lai đón tiếp Nixon tại phi trường Bắc Kinh.

Các nhà báo nhận xét rằng cuộc tiếp đón có vẻ trang nghiêm, nhưng không thân mật. Sau mấy ngày gặp gỡ, người ta mới bắt gặp vài cử chỉ có vẻ thân thiện.

Các báo Mỹ đăng hình ảnh Nixon ra đón Chu Ân Lai khi họ Chu tới Định Quốc Khách hội họp. Nixon có một cử chỉ quá thân mật là đỡ tay đỡ cái áo khoác ngoài của Chu, giúp thủ tướng Trung Cộng cởi áo.

Cử chỉ đó chắc đã đèn bù cho từ chí khinh thị của ngoại trưởng Foster Dulles năm 1954, hồi đó Nixon sang làm phó TT Mỹ.

Bên bù lại, một nhà báo ghi nhận trong bữa tiệc tại Đại Sảnh nhân dân, khi Nixon đi từng bàn

cùng ly với tần khách người Tàu. Lúc đó ban nhạc Tàu chơi bài «Nước Mỹ xinh tươi» (America the beautiful). Chu Ân Lai đã tới bên Nixon mà bảo : «Thưa TT tôi biết rằng khi ông làm lễ tuyên thệ thì ban nhạc cũng trình tấu bài America the beautiful. Vì vậy hôm nay tôi đã bảo ban nhạc Trung Quốc trình tấu bài này».

Nghe xong bài nhạc, trong diễn văn, Nixon đã ca ngợi : «chưa bao giờ được nghe một ban nhạc ngoại quốc chơi nhạc Mỹ hay như vậy !»

Câu này chắc hẳn làm cho nhiều ban nhạc trẻ ở Saigon rất buồn.

Bao năm nay họ cố tập hát nhạc Mỹ, chơi nhạc Mỹ, uốn éo theo điệu Mỹ, mặc dù giống Mỹ hơn cả Mỹ v.v.

Vậy mà ông Nixon lại khen ban nhạc Tàu !

Nền ngoại giao gật gù

Ngoại trưởng Trần Văn Lâm vốn là dân biểu chủ tịch QH đệ nhất Cộng hòa và nghị sĩ của đệ nhị Cộng hòa. Nếu cụ Trần Văn Lâm là người Tàu chắc cụ đã trở thành dân biểu Trung Hoa và nếu là người Mỹ thì chắc chắn cụ đã là một nghị sĩ Huê kỳ.

Vì cụ Trần có tài đồng ý, cái đầu gật gù coi rất hay.



Cụ Trần lại khen thêm rằng Mỹ và Tàu đã giúp các quốc gia khác trong vùng cởi mở được những thắc mắc vì hiểu rõ lập trường của đồng minh của mình. Ngoại trưởng không nói rõ VNCH có trong số các quốc gia trong vùng hay không. Nếu có thì ngày nay, nhờ thông cáo chung Mỹ-Tàu, ngoại trưởng VN biết rõ thèm lập trường của đồng minh Huê kỳ. Chắc suy đoán như vậy không đúng ý ngoại trưởng. Không lẽ một cô gái, sau khi đi nghỉ hè với người yêu, nắm dã delsing trong khách sạn rồi, nhờ đọc tin mừng đăng trên báo mời biết lập trường của người yêu mình là sắp cưới cô khác làm vợ ?

Ngoại trưởng họ Trần cũng hoàn nghênh các nguyên tắc thỏa hiệp giữa Mỹ và Tàu. Nếu ngoại trưởng Chu thư Khải của Trung Hoa Dân Quốc học tập theo đường lối ngoại giao gật gù đó, Chu ngoại trưởng sẽ phải tuyên bố như sau : «Trung Hoa Dân Quốc hoàn toàn đồng ý với bản thông cáo chung, nói về vấn đề Đài Loan. Mỹ và Trung Cộng đã tuyên bố Đài Loan thuộc về Trung Hoa. Điều đó đúng quá Chánh phủ Trung Quốc cũng chủ trương Đài Loan chỉ là một tỉnh của Trung Hoa; vì vậy nên T.H.D.Q luôn luôn chờ ngày quang phục lục địa, thống nhất Trung Quốc».

Trong số các nguyên tắc được ghi trong thông cáo Mỹ-Tàu, có đoạn viết rằng : «Bất cứ bên nào (Mỹ và Tàu) cũng không chuẩn bị đại diện cho bất cứ nước thứ ba nào tiến hành đàm phán...». Tất nhiên cụ Trần ngoại trưởng của ta hoàn toàn đồng ý với nguyên tắc đó, như cụ đã tuyên bố đồng ý tổng quát.

Vậy cái vụ Kissinger gặp Lê Đức Thọ ở Ba Lê bàn chuyện giúp miền Nam V.N. bàn cả đến chuyện Tổng Thống VNCH từ chối, vụ đó không phải là một vụ đàm phán bộ nước khác. Nói vậy tức là, hoặc Kissinger là người Việt nam, hoặc Lê Đức Thọ là người Mỹ.

Bản đạo hoàn toàn đồng ý với cả hai kết luận trên, với hy vọng tập sự làm ngoại trưởng



PHIỀU

TÊ ĐÈ

Người tài xế hỏi tôi :

— Hôm nay đi quay ở đâu cậu ?

— Thung lũng tình yêu ! Tôi trả lời.

Người tài xế không tỏ một xúc động trên mặt. Anh ta có năm con. Chúng tôi thuê anh ta lái xe thử đoàn quay phim hàng ngày.

Những đứa con gái trên xe thi vui. Chiếc xe chạy qua những ngọn đồi bị xe ủi đất đào sâu vào. Những chiếc vú bị thương hoen màu. Chiếc xe qua Ma Thành. Những cây thánh giá trắng chạy vòng đồi.

— Trông như những bậc thang xanh lá cây !

Hương nhìn xuống thung lũng trồng rau nói với tôi. Tôi nhìn xuống Thung lũng và mỉm cười.

Tôi thấy những túi nylon vứt bừa ở chân đồi. Chiếc xe tôi thung lũng tình yêu.

Trước đây không có những thứ rác này ở Đà Lạt. Tôi nghĩ tới bãi rác lớn tượng phim Đại nhạc hội Woodstock. Con chim bồ câu trắng đậu trên cần đèn lục huyền cầm sau là nền trời xanh. Tôi bảo một người bạn. Người bạn có tóc dài và chơi đàn bass.

— Tề chúc được một cái Woodstock ở đây thi tuyệt !

— Thu tiền hơi đông đấy ! Nhưng mình hãy còn ngày thơ lam !

— Ngày thơ mới tề chúc được Woodstock chứ !

Những thằng già thi như những cái túi nylon kia.

— Không ! Tao định nói là người lớn đều làm. Nghe tự nó nói kỳ vữa rồi tự nó tề chúc đại nhạc hội ở sở thú thâu khá đồng bạc mà tự nó không an cái giải gi ! Không biết linh dương bao nhiêu ! Hơn năm tê đấy !

— À ra thế !

Chiếc xe không leo nổi đồi. Nó đã già. Chúng tôi xuống xe và vào trong bóng mát của một tảng mộc ngang đồi. Chúng tôi nhớ chiếc xe Jeep ở phía sau lên.

Những người đàn ông không nói gì. Những đứa con gái nói chuyện lao xao.

Người thanh niên có khuôn mặt vuông. Лицо chiếc Jeans xanh bạc màu và chiếc pull den cao cổ. Hắn là tài tử chính. Hắn là tài xế lái xe. Hắn đóng một vai được yêu ba người đàn bà cùng một lượt, một người đàn bà đẹp và hai đứa con gái cũng đẹp. Người ta bảo hắn may mắn. Hắn cười. Hắn làm li. Hắn hút thuốc.

Chúng tôi lèu xe. Những người tình đỡ những người tình. Đầu hơi hở ra khỏi riềng Mini jeep trong mượt như đồi cỏ ở đây.

Hắn lái xe chéo sườn đồi dốc. Hắn to ra cổ kính nghiêm. Người Cameraman bảo hắn :

— Kiểu lách chéo của ông nhất đấy ?

Những người đàn ông cười rộ thích thú. Một vài đứa con gái không hiểu ngôn ngữ của đàn ông cười gõ. Một cô bé có chiếc răng khểnh rất xinh cũng cười. Chắc cô bé không hiểu gì. Cô bé học về chính trị năm thứ ba. Ở Đại học họ không dạy thứ ngôn ngữ này vì vậy cô bé cười. Nếu hiểu nghĩa, chắc cô bé sẽ đỏ mặt vì khoái hoặc vì ngượng.

Chiếc Jeep trắng của Hương như một con chim trắng lạc giữa đồi cỏ xanh. Chúng tôi đang ở trên Thung lũng tình yêu.

Tôi nhìn được chân trời cả một vòng tròn. Không có những building, nóc nhà thờ, nóc chùa, cột điện bật mèo.

— Đẹp thật anh nhỉ !

Tôi nhìn nàng gật đầu. Chiếc vòng đeo cổ bằng nhung hạt màu đỏ của Hương lắc lư theo nhịp đi. Nàng kéo chiếc kính opt lên đỉnh tóc có lẽ để nhìn cái đẹp của thiên nhiên. Nàng bảo tôi chụp hình cho nàng. Hương nằm xuống dốc cỏ khô vàng như lông của một con nai to. Nàng vẫn thèm nằm trên cỏ, thèm sống bên cỏ.

Nhóm chuyên viên và đạo diễn đang tìm góc cạnh để thu hình. Người nữ tài tử chính đến gần chúng tôi. Nàng mặc quần áo đen, đi giày ôm đèn.

Tôi bảo nàng :

— Tôi mê khoảng cỏ này !

— Chính cũng vậy. Chính sẽ mua độc quyền chỗ cỏ này. Nằm trên này mà «lộc thoại» chí nhất đấy !

Tóc Chính tung ngược trong gió, những giòng lụa cuồng.

Hương bảo tôi :

— Trên này nhiều gió mới nghe thấy tiếng thông tin.

Tôi định bảo nàng «trên này nhiều gió mới nghe thấy tiếng gió trong tóc em» nhưng như thế có vẻ lamer quá, hơn nữa vô lý vì tóc nàng cắt theo kiểu con trai.

Tôi mỉm cười. Chắc chắn nàng không hiểu tại sao tôi cười.

Người đạo diễn đến gần tôi. Tôi gõ ý kiến :

— Đề bà Chính đi lăng đăng qua khu cỏ chết này phía sau là nền trời màu xám thì tuyệt hơn. Sáng nay trời xanh.

— Tôi sợ màu xám lám rồi ! Ở Paris mới biết màu xám nó kinh như thế nào. Mái nhà xám, cây xám, đường xám. Xám đến nỗi cũng có cảm tưởng một con mèo trắng hay những con chim bồ câu trắng cũng phết xám... màu xám bám định lấy mọi thứ.

Tôi hỏi dù :

— Rè cá ông ?

Người đạo diễn mỉm cười gật đầu.

— Nhưng tôi thấy màu trời xám vẫn hợp với không khí trong chuyện phim hơn.

— Xanh cũng được. Chiều có màu xám nhưng sợ mưa không quay được.

Một loạt đạn nổ ở phía bên kia đồi. Tôi nhìn thấy hai ngọn cờ đỏ ở xa.

Hương hỏi :

— Giả thể anh ?

Thực ra tôi cũng không hiểu đạn bắn từ đâu, ai bắn, nhưng tôi bị chuyên đề trấn an nàng :

— Em nhìn thấy hai lá cờ đỏ không ! Sinh viên sĩ quan Đà Lạt họ đang học tấn công lên đồi đấy !

Mặt Hương thoảng buồn :

— Thật tội nghiệp. Ôm bồ không được ôm lại phải ôm súng.

Tôi hỏi nàng :

— Em có biết đặc điểm của Thung lũng tình yêu này là gì không ?

— Đẹp và yên tĩnh.

— Không phải ! Nó biết ôm mày ! Ôm mày ngủ ! Thật tuyệt ! Em cũng mặc mày mây hôm nay và...

— Thôi đấy nhé !

Chúng tôi cùng cười. Tôi đặt nàng tới một gốc thông. Tôi nằm trên cỏ nhìn định cây và trời. Trên này tôi quên được ngày tháng. Tôi nhìn Hương và bảo nàng :

— Anh chỉ mong vứt được cái đồng hồ này khỏi tay... chứng nào anh được giải ngũ... Anh sẽ thôi dạy học, anh sẽ làm phim và viết sách...

— Moteur !

Tôi nhìn đồng hồ. Lại phải nhìn đồng hồ. Tôi biết máy quay phim đã chạy. Hương ngồi dậy. Những lá cỏ chết bám vào phía sau robe nàng. Tôi lấy tay phủ những lá cỏ xuống. Tôi cảm thấy những đường cong êm của nàng.

Chúng tôi lững thingo xuống sườn đồi xem quay phim.

Người nữ tài tử nét mặt mệt hắt. Một chấm đèn di chuyển giữa màu vàng của cỏ.

Quay xong một đoạn chúng tôi lại trở lại gốc thông. Tôi gặp người văn sĩ. Anh ta đeo kính đen và hút thuốc Craven A. Tôi thấy anh đang viết trên một cái phông bì. Tôi nghĩ anh đang viết thư cho vợ. Đến gần tôi thấy anh đang làm tình cộng. Tôi xin anh điều thuốc. Chiều lạnh bút thuốc trên đồi ở Đà Lạt thi nhất. Tôi ngồi cạnh anh.

Tôi đưa cho Hương hút chung với tôi điều thuốc gió làm khói tan mỏng như một lớp sương tỏa từ hai nét hồng của môi nàng.

Cuối cùng anh bạn văn sĩ làm tình trù. Anh vò nát cái phông bì và ném lên cỏ. Anh lại hút thuốc.

Anh văn sĩ đeo kính đen và hút Craven

(CỘN TIẾP)



Những lời nhắc lại

Một lời của De Gaulle nên được nhắc lại :

Đó là lời ông đã tuyên bố : «Không có lý thuyết nào đứng vững trước quyền lợi quốc gia».

Không hiểu sao những biến cố tay liếp trong thế giới Cộng Sản như vậy không làm cho những người lãnh đạo miền Bắc tinh ngò mà trở về với quốc gia, vun giồng cho quốc gia. Rồi đến biến cố tay liếp gấp bội nứa Mao-Nixon gặp nhau lịch định. Những người lách đạo miền Bắc còn gì nữa để bối rối quét phán cho cái lý tưởng quốc tế đã quá rắc ragy của họ ?

Hãy còn vướng vít như hang thỏ
Hay dã tò hò quá lỗ trè?

Về băng tuyết cao quý của lý tưởng quốc tế còn cõi gì nữa đâu với cảnh Nixon-Mao gặp nhau như vậy. Tô hò còn qua lỗ trè nữa !

Ma sao những người lãnh đạo miền Bắc còn cõi quyết làm những tên đạo phủ thủ enoi mùa kéo dài thêm đau thương cho cả hai miền đất nước một cách thậm và ích kền như thế ?

Thứ nhất là sau cuộc «ân ái» chàng Sở Nixon đã tuyên bố một câu thật văn hoa mà cũng thật xô lá bì mặt «mỹ nhân» Mao vừa bị thất tiết :

«Chúng tôi không muốn thấy có những bức tường thành vĩ đại như Vạn lý trường thành này dựng lên để ngăn chia nhân loại. Chúng tôi muốn rằng dù các bức tường thành được dựng lên bằng gạch đá hay bằng ý thức hệ, bằng triết lý, thay đổi phải đồ xuống để cho nhân loại không còn bị phân tách, để cho nhân loại được thấy nhau, được thông cảm với nhau».

Đã dành từ khuya rồi với kỹ thuật chiến tranh ngày nay, bức

Vạn lý trường thành chỉ còn nằm đó như một kỷ vật nằm trong viện bảo tàng thiên nhiên, nhưng quả thực phải đợi đến lời tuyên bố văn hóa của Nixon tiễn sinh, bức trường thành đó mới thực sự xụp đổ, và hoàn toàn tan rã nốt chút phán thừa hương cũ.

Nên cảm ơn ông Nixon một phát chung, nêu quả rồi dạy các nhà lãnh đạo miền Bắc thấy rằng chẳng còn con đường nào đi khác là trở lại với con đường...quốc gia. Thời thì là rụng lái về cõi, cóc chết bò nam trở về núi, muộn còn hơn không đi.

Chúng nó đã như thế rồi thieon húc đầu vào mà chết cho lý tưởng quốc tế (Cộng Sản) làm cho gi nữa. Đây là một dịp may ngàn năm một thuở để đám anh em

nhiệt huyết Đông Nam Á thoát khỏi nanh vuốt khốc liệt của các thủ đế quốc, kết hợp thành một khối, lãnh vai trò đích thực chủ động và có lợi cho thế quân bình của cộng đồng nhân loại.

Nhung nếu những kẻ lãnh đạo miền Bắc vẫn cõi quyết huỷ cầu vào bức tường thép chiến tranh ? Mà điều này cũng đảm bảo ! Tài — Các tôi xin tiền đoán họ tránh sao được cuộc đồ bộ Bắc phạt ? Làm có mấy tên lãnh đạo ngu xuẩn để xây dựng lấy một thế Đông Nam Á trung lập có lợi cho thế quân bình của cả thế giới, chí đó là ý chí của đại đa số nhân dân hoàn vũ, đến Nga Sô cũng không đảm hòng, huống chi đám đã từ lâm thất trận chạy dài là những Đồng Giáp, Duẩn; Khu.

Câu nguyễn cho họ sớm nhận bước đi tất yếu của dòng lịch sử «Không có lý thuyết nào đứng vững trước quyền lợi quốc gia»

Những lời của ông Kissinger nên được nhắc lại

Đó là những lời ông viết trong cuốn American Foreign Policy của ông, bản dịch Pháp văn: Pour une Nouvelle Politique Etrangère Américaine (dịch giả Raymond Albeck, Paris Fayard:1970) Vào dịp Mao-Nixon vừa gặp gỡ này có lẽ hợp thời (cũng có thể là bất hợp thời nhất) ta hãy nhắc lại lời ông Kit nhận định về Trung Hoa trong tác phẩm thượng dẫn của ông :

«Một nước Tàu hùng mạnh bao giờ cũng muốn đè nén các lân bang. Thật ra đối với nước Tàu chỉ có vấn đề hoặc đô hộ nước khác hoặc bị đô hộ mà thôi, bô riêng vấn đề Cộng Sản ra ngoài».

Mô Phật ! Lời nhận định này của ông Kit quả là sâu sắc. Nhận danh kinh nghiệm xương máu hàng ngàn năm của mình, Việt Nam xin đóng một triện son vào đây. Nhưng khi viết về nước Mỹ thì ông viết đại ý như thế này :

«Trong khi nước khác có quyền lợi thì người Mỹ cho rằng nước Mỹ có trách nhiệm. Trong khi nước khác chủ trọng đến quan bình nước Mỹ chủ trọng đến đòi hỏi pháp lý của hòa bình. Người Mỹ có khuynh hướng đem lòng vị tha của mình ra đảm bảo cho niềm

nhượng của mình. Ngoại trưởng Rusk đã nói : «Chúng ta không hề cãi lùi với Cộng sản, tất cả sự cãi cọ của ta là nhân danh dân tộc khác».

Mô Phật ! Cũng với kinh nghiệm bản thân của người Việt thi hình như ông Kit đã nói hơi quá sự thật về thái độ hoàn toàn vị tha của chính sách Mỹ (Các tôi không nói đến nhân dân Mỹ).

Vẫn lời ông Kit trong tác phẩm thượng dẫn tiếp tục, đại ý :

«Những thập niên 40 và 50 chúng ta (Mỹ) đã tự mình cõi hiến liều thuốc chữa. Nhưng những năm sau tình thế rối rít hơn, trước Mỹ không phải là cột trụ duy nhất của lâu đài, nhưng nó biểu lộ sự sai biệt giữa con số thành công với con số thất bại».

thế giới. Mỹ phải cõi vô mọi người tham gia hoàn thành. Nhiệm vụ của Mỹ chỉ là đóng góp vào việc xây đắp một thế lực phù hợp với sáng kiến của nước khác. Đành rằng Mỹ là một siêu cường, nhưng ý muốn của Mỹ chỉ có ý nghĩa khi được nước khác bằng lòng hợp tác. Mỹ có thể tiếp tục tham gia vào sự phòng thủ chung và vào những chương trình lịch cự, nhưng Mỹ phải cõi vô tinh thần trách nhiệm địa phương thay vì bóp nghẹt ý thức trách nhiệm của họ. Sự đóng góp của Mỹ không phải là cột trụ duy nhất của lâu đài, nhưng nó biểu lộ sự sai biệt giữa con số thành công với con số thất bại».

Mô Phật ! ý hướng của ông Kit biểu lộ trên thật chí lý, sáng suốt. Nhưng vẫn nhìn vào kinh nghiệm Việt Nam hiện nay thương tại thì từ lời nói đến việc làm còn sai biệt biết là chừng nào !

Kỳ sau chúng tôi xin đề cập đến chương cuối (V) phần ba của cuốn sách, là phần ông Kit nói về hòa đàm Việt Nam. Như vậy là nhân chuyến ông Kit tháp tùng ông Nixon đi Bắc kinh hội kiến với Mao (cuộc hội kiến do chính ông bắc cầu mới giới và đi khi tham dự) báo Đời nói tới ông ba kỳ liền. Hậu hĩ nhé.

CẠC SĨ

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

Khi người giàu du lịch

Còn tàu mang tên «SS. France» của Pháp lớn nhất và chạy nhanh nhất trong các thương thuyền trên thế giới, thường tiếp đón các nhà tỷ phú trong tuổi của mọi quốc gia để đưa họ đi du lịch vòng quanh địa cầu.

Với con số phí tổn

Hiện nay du thuyền vĩ đại này đang thực hiện cuộc du hành dài 91 ngày, ghé qua 27 hải cảng và du khách có thể dự thêm 224 cuộc di chuyển trên đất liền, từ cuộc nhỏ chỉ 7 giờ đến 7 giờ ở Kenya tới cuộc lớn qua Ấn Độ và Nepal suốt ngày, tối 1395 giờ là phụ trợ.

Các nhà tỷ phú có thể mua vé tàu từ 5.640 giờ là tối 99.340 giờ là (từ 5.640 giờ là tối 40 triệu bạc VN) và đặt theo vài chục ngàn giờ là nữa để chi phí vật.

Tàu «SS France» chở mỗi chuyến 1150 hành khách và vòng đi của nó là cả dài 41.000 dặm Anh, chưa kể quãng đường thêm vào nếu tàu được phép ghé Trung Cộng, thăm chợ phiên ở Quảng Châu, trong chuyến này.

Một gia đình Gia nã Đại đã lấy vé hàng nhất để được chiếm hai phòng ngủ, một phòng khách và phòng ăn trong chuyến du hành cả. Dân sành miệng nhất cũng phải khen «đó là nhà hàng à

có 52 hành khách đã thuê thêm kho nhỏ để đựng hành lý và quần áo của họ, với giá gần bảy ngàn rưỡi đô la mỗi kho (ba triệu bạc VN).

Tiện nghi và giải trí tối đa

Khách du lịch trên tàu đều là dân tỷ phú đã ném đủ mùi sung sướng nên chủ tàu phải cung cấp những tiện nghi và giải trí tối tần mới làm họ hài lòng.

Nhiều phòng nhỏ trên tàu được dành riêng để trang bị các loại trò chơi tiêu khiển cho khách nhàn du. Hệ thống Tivi có chương trình riêng và bắt đầu mọi dài lớn trên thế giới tại địa phương nơi tàu đi qua. Du khách thường xuyên được mời coi chớp bóng, trình diễn thời trang, và dạ hội hóa trang v.v.. Ví nào hiểu học còn có thể dự các lớp huấn luyện về ngoại ngữ hội họa cách nấu ăn hay cách chọn rượu nữa.

Điều hấp dẫn nhất đối với loại du khách mà ta số là dân Mỹ có lẽ là những bữa ăn thịnh soạn trên tàu ngon đặc biệt theo thực đơn Pháp. Đầu bếp của tàu «SS France» không bao giờ dọn một món ăn chính hai lần trong cuộc du hành cả. Dân sành miệng nhất cũng phải khen «đó là nhà hàng à

kiểu Pháp ngon nhất hoàn cầu». Hãy tưởng tượng họ đã dọn bữa ăn trưa theo 75 kiểu khác nhau, một hành khách trung niên tuyên bố : «nếu tôi thường thức đủ các món ăn trên tàu, quần áo tôi sẽ phải nói rộng gấp đôi mắt !»

Giải trí và ăn uống chán rỗi, nếu rảnh rỗi, du khách còn có thể tới thăm y sĩ đoàn của tàu bất cứ lúc nào. Bốn bác sĩ và một nhà y sĩ sẵn sàng để chăm sóc cho sức khỏe của họ.

Một cặp vợ chồng tỷ phú già ở Thụy Sĩ sợ buồn, khi lên tàu đã trả thêm gần 1000 giờ là để được phép mang theo con chó nhỏ. Một gia đình người Áo thi mang theo 20 thùng Whisky để biểu bạn đồng hành. Tuổi trung bình của các hành khách trên tàu là 60, thế nên khi có một cô gái trẻ tuổi độc nhất tham dự cuộc du hành, thi ai cũng đều thấy cô ta là một «trung tâm giải trí» hấp dẫn hơn cả. Mọi người, dàn ông nhiều hơn tất nhiên, xúm quanh cô nói chuyện, mời cô khiêu vũ v.v.. Một ông Mỹ thực tế đã hỏi nhỏ co rã : «Này, có phải chủ tàu thuê eo đi du lịch để làm cho sinh hoạt trên tàu sống động hơn chăng ?»

(ĐỒ QUYỀN theo tài liệu ngoại quốc)

**HỒ CHÍ MINH
VỚI
KẾ HOẠCH NAVARRE**

**Ngày
chiến tranh
Việt Pháp
bùng nổ**

Theo tài liệu mật của Sở Liêm Phóng Đông Dương (Pháp) và Tổng cục chính trị V.M.

LTS : Đây chỉ là một tài liệu lịch sử, cần được đặt trong bối cảnh lịch sử. Trong bối cảnh lịch sử 1945—46, Việt Minh đã cướp được chính quyền và việc lãnh đạo chống Pháp. Ai cũng biết sau này V.M đã phản lại mục tiêu kháng chiến dành độc lập của toàn dân để mưu đồ thực hiện mục tiêu riêng của họ là Cộng Sản Hỏa, đặt chế độ độc tài đảng trị trên nước VN.

PHẦN I

Trong cuộc hội đàm sơ bộ ngày 16-10-45 với VM tại Bắc Bộ Phủ, P.Mus đã lần đầu tiên đem giải pháp «Liên Hiệp Pháp» như Ông Hồ, hy vọng lôi kéo VM vào khối thịnh vượng «Liên Hiệp Pháp» như kiểu các thuộc địa cũ của Anh năm xưa trong khối Liên Hiệp Anh.

Nhưng, VM, đưa con út mới sinh của CS Quốc tế (tuy cái bào thai Nguyễn ái Quốc đã hầm kết từ 1918 trên đất Pháp, song mãi đến năm 1945 — 27 năm sau — mới được chào đời trên đất Việt Nam) vẫn hy vọng sẽ trở thành con tốt thi tiền phong mở đường, lót lối cho bước tiến CS xâm lăng chinh phục các cựu thuộc địa Anh, Pháp, Hà Lan, tại Đông Nam Á.

Với tham vọng đó, VM muốn tách khỏi ảnh hưởng thế lực khối Dân Chủ Tây Phương để theo Nga (lúc đó CS Tàu chưa cướp được chính quyền



— Từ này, tôi chỉ thấy nhị vị đề cập đến Ai Lao Cao Miền, Bắc Bộ, Trung Bộ mà không hề thấy nói tới Nam Bộ?

— Kìa là đã bị hỏi mòe mòi, Mus căp mòi, suy nghĩ xem chậm rãi :

— Sứ đồ chúng tôi không đề cập đến Nam Kỳ vì Nam Kỳ là nhượng địa của Pháp Quốc từ trên 70 năm qua theo đúng tinh thần khoản 5 bản Hòa Ước Dupré tức Hòa Ước Giai Thập Tuất (1874) theo đó vua An Nam (Tự Đức) đã thuận nhượng đất khoát đất dài 6 Tỉnh Nam Kỳ cho Chính Phủ Pháp quốc. Như vậy trước kia Nam Kỳ là nhượng địa Pháp trước Pháp cũng đã chỉ bảo hộ cả Bắc và Trung Bộ mà thôi phải hợp với tinh thần Hòa Ước Giáp Thìn ký kết tại Huế (1884) theo đó Triều đình An nam đã công nhận là nước Pháp cầm quyền bảo hộ nước An. Năm gồm 2 khu vực tiếp giáp : Bắc và Trung Kỳ, kể từ 1884 đến nay Chính Phủ VNDCCH bày giờ đòi lập nhập Nam Kỳ vào Trung Bắc Kỳ việc đó sẽ do Quốc Hội Pháp tối hậu quyết định trong một cuộc thương thuyết đàm phán giữa 2 Chính Phủ.

Làm ra mặt rầu rĩ, thất vọng vì câu giải thích của P.Mus, Ông Hồ nói :

— Giáo sư đã hiểu khá sâu sắc về lịch sử nước chúng tôi. Năm Kỳ là giải đất của tổ tiên chúng tôi là mồ mang bờ cõi Miền Nam từ bao thế hệ nay, là xương máu của chúng tôi, và mồ hôi mồ是韩国 trên 3 thế kỷ. Như vậy, Nam Kỳ đối với dân tộc chúng tôi là da thịt, là máu xương của cơ thể chúng tôi, không bao giờ, chúng tôi bỏ nó được!

Sau cuộc hội đàm này với phái bộ Sainteny được 3 ngày, nhân một cuộc họp Hội Đồng Chính Phủ, ông Bùi Bằng Đoàn, cố vấn Chính Phủ VM hồi đó (nguyên Thủ Tướng Bùi Hành dường triều Bảo Đại) chơi nô đùa hỏi Chủ tịch Chính Phủ về cảm nhận đã chất vấn Paul Mus về hình thù tòa nhà Liên Hiệp Pháp vuông hay tròn ? Ông Bùi muôn tìm hiểu ý Ông Hồ trong câu hỏi xóe óc này.

Lão Chủ tịch mỉm cười giải thích :

— Đó là một câu hỏi mỉa mai. Tôi có dụng ý nhằm điểm bợ cá mập thục dân đã manh tâm manh tài lè, duy trì chế độ bán thuộc địa ở nước ta, định cột chân tay ta trong vòng cương tỏa, thống trị của chúng.

— Nhưng, Cụ Chủ tịch hỏi về hình dáng căn nhà vuông hay tròn là có ý gì ?

— Ý tôi hỏi như vậy là để giàn tiếp và bóng gió cho họ biết tôi đã nhìn thấu tim phổi, ruột gan, thừa biết những tiểu xảo bịa bợm của ván bài là Liên Hiệp Pháp của họ chỉ là trò hè rẽ tên, không lừa dối nổi ai !

Thấy Ông cố vấn Bùi ra vẻ chưa hiểu lời giải thích của mình, Ông Hồ lại tiếp :

— Nay nhé ! Paul Mus vì cuộc họp tác Việt Pháp như cuộc sống trong cùng một ngôi nhà có 2 mặt : tiền và hậu, Mặt tiền bên Đại Tây Dương —

tức Âu Châu — là nước Pháp, còn mặt hậu bên Thái Bình Dương — tức Đông Dương — là nước Việt Nam. Như vậy, có nghĩa là hai bên — Việt và Pháp — đều có quyền sử dụng bờ biển riêng của mình, và vo thong thả, không cần đi chung cửa nhau. Dụng ý câu nói này của viên giao sứ Pháp là muốn mô tả tính chất độc lập, chủ quyền riêng của mỗi bên, không ai lệ thuộc ai. Mỗi bên giữ một sắc thái cá biệt, không bên nào cài phoi thao túng bên nào.

Nhưng dù Sainteny và Mus có gian ngoan đến đâu muốn sử dụng bất luận trò trống gì, tôi cũng bất chấp vì đã có quá nhiều kinh nghiệm đấu tranh với thực dân, 27, 28 năm trước đây (1919) tôi đã từng soạn thảo tập tham luận «Le Procès de la Colonisation, française» gay gắt lên án hành sách thực dân Pháp. Tôi còn lạ gì bộ mặt người thiên già ăn giả nghĩa đạo đức võ của thực dân chẳng hề bao giờ cõi xót thương các dân tộc bị trị, và luôn luôn chúng bóc lột, vơ vét đến xương tủy dân bị nô lệ.

Vì thế nên tôi mới hỏi xóe để vạch trần tinh chất bịa bợm của sự so sánh trên. Tôi mới vẫn hỏi về hình thù căn nhà vuông hay tròn ? Nếu họ biếu là căn nhà hình tròn thì làm gì có mặt tiền mặt hậu, mặt trước, mặt sau ? Còn nếu biếu nó hình vuông thì cũng vậy. Bốn mặt cùng vuông bằng nhau thì làm gì biết mặt nào tiền, mặt nào hậu, mặt nào trước, mặt nào sau ? Câu hỏi hóc hiểm của tôi nó châm biếm, hoạt kè ớch đó ! Tôi sở dĩ hỏi tòa nhà LHP vuông hay tròn là muốn «nhan khéo» cho thực dân biết Chính Phủ VNDCCH không quá ngay thơ, khờ khạo để người ta dễ phỉnh gạt, bịa bợm.

Đến bây giờ, sau buỗi dạ tiệc, trong phòng hút thuốc của đại sảnh khách-tiết Chủ tịch Phủ, trước cụ Huỳnh, Morlière lại đem công thức Liên Hiệp Pháp của P.Mus ra định khuyễn-áo-kể đổi thoại qua các lời thông dịch của Nguyễn thị Lâu. Nhưng, canh mẫn Nguyễn quan lại ứng khẩu đem những câu chính họ Hồ — 2 tháng trước — đã hỏi Paul Mus để, bây giờ hỏi lại Morlière.

Và Tường này cũng lúng túng như Mus không biết trả lời về hình thù tròn hay vuông của tòa nhà Liên Hiệp Pháp. Nhưng chẳng lẽ lè lè thính, hả miệng cứng lưỡi ngồi im; Morlière dù sao cũng đã trả lời đây chỉ là một sự so sánh tượng trưng chứ không phải là một đối tượng cụ thể, hữu hình mà có hình tròn hay vuông.

Rồi, Morlière lại tiếp tục đề cao bánh vẽ «Liên Hiệp Pháp» với cụ Huỳnh

— Nếu qui chính phủ VNDCCH enju gia nhập khối thịnh vượng chung «Liên hiệp Pháp» như hầu hết các thuộc địa Pháp tại Á Phi và biển Antilles đã và đang làm, nước Pháp sẽ tận tình nhân danh quốc gia huynh đệ giúp đỡ VN về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa tiến kịp các nước đang mở mang khác. Chẳng bao lâu, VN sẽ phủ cường, trở thành một



Luận về tiểu thuyết

Một cái nhìn thống quan về bộ môn tiểu thuyết:

Ngày nay chẳng ai còn có thể chối cãi được điều một trong những nhu cầu giải trí tinh thần chính yếu của nhân loại là tiểu thuyết. Trình độ văn hóa một dân tộc càng cao, nhu cầu ngao du vào thế giới tiểu thuyết càng lớn, thời trai cỏ dù các loại các hạng tiểu thuyết để thỏa mãn «khiêu vũ» tinh thần của đủ các loại các hạng người trong xã hội. Cứ nhau vào tinh thế hiện tại trước nhà, và tuyên truyền hình đã đi sâu vào hầu khắp các hang cùng ngõ hẻm mà phong trào đọc tiểu thuyết không những không hề bị suy giảm còn già tăng nữa, thi quâ thực nhu cầu đọc đọc tiểu thuyết là một nhu cầu vô địch, bất khả kháng, chưa biết bao giờ mới bị hạ bệ.

Sao vậy? Vì sao tiểu thuyết là một trong những thể văn xuất hiện muộn mẫn nhất, khi len ngói bả chủ lại chẽm chẽ vinh quang, coi mồi thiên niêm bất địch như vậy? Thắng hoặc cũng có những tác giả viết những thiên khảo luận hoặc ngắn hoặc dài, hoặc buông thả, hoặc có hệ thống ít nhiều về tiểu thuyết, như ở nước ta Thạch Lam

vì kỹ sống ngắn ngủi trong thời gian bạn hẹp trong khung gian, cho nên vào những giờ phút dọc nhau nhã ngồi thoi mái trên ghế, nắn em ả trên giường, đi vào thế giới tiểu thuyết con người có cảm giác vùng thoát được khỏi khung trời hạn hẹp mình dương sống quên sau khi họ đã đi sâu và xa vào con đường sự nghiệp của họ.

Các vị đó tựa như những con cá nò mồi chọt hưng vừng lên thành một thứ «cá hưng» để nhảy xuống vùng biển của mình, rồi phát biểu vài nhận xét chơi cho vui thế thôi.

Nghiên cứu tiểu thuyết cho biết đến ngôn ngữ, lach sòng, dịch trực chỉ có những vị học giả phê bình gia.

Nơi đây chúng tôi cố gắng suy tàn một số những công trình già trị đó và dồn kết theo một đàm bài riêng ngô hâu chúng ta có một cái nhìn thống quan hơn về bộ môn quan trọng này trong văn học sự nhân loại.

Định nghĩa Văn Học

Tiểu thuyết nằm trong văn học. Danh từ «Văn học» đã có nghĩa

nhưng hoặc nhân định so với các gốc rễ, chúng tôi sẽ trang tối hơn cả có lẽ hãy định là một cách thật rộng rãi.

VĂN HỌC LÀ MỘT NGHỆ THUẬT XỬ DỤNG NGON TÙ

Danziger Johnson đã làm(1) Bộ VĂN HỌC là một NGHỆ THUẬT để phân biệt với các bộ môn khác thuộc khía cạnh khoa học; lại bộ môn văn học là một nghệ thuật XỬ DỤNG NGON TÙ để phân biệt với các ngành nghệ thuật khác xử dụng hoặc hình khối, hoặc đường nét hoặc âm thanh như các bộ môn đều khác, hội họa, âm nhạc..

Thực ra khi Tây Phương kiêng dính «VĂN HỌC LÀ MỘT NGHỆ THUẬT XỬ DỤNG NGON TÙ» là đã cho ra một thái độ linh động phâ tránh gián ý nghĩa của chính danh LITERATURE. LITTERATURE do là ngữ La-tinh LITTERA (chữ nghĩa) mà ra. Vậy kui đã nói đến văn học tất nhiên phải bao hàm dù thế giới vào chương chữ nghĩa. Chết nói ngầm và xét cho kỹ thì sau hết văn học sử trên thế giới đều trải qua hai thời kỳ, một thời là văn học truyền khẩu (thời này chủ nghĩa chưa có, hoặc lưu truyền bắt đầu chữ nghĩa) và thời ký văn học ký túc «GHI CHÉP VÀ TRUYỀN LẠI» chữ của ông Phạm Tuân-Ngô, tác giả VN VĂN HỌC SỰ GIẢN DƯƠC TÂN BIỂN. Ngày nay những tập trường ca cổ HIAD, ODYSSEY của Homer (Hy Lạp), những anh hùng ca của Bắc Âu, tập anh hùng ca cổ BEOWULF của Anh-Cat-Lợ đều là những áng văn truyền miệng lâu đời trước kia được ghi chép thành sách dày chờ. Vì vậy định nghĩa trên của văn học xưa rộng rãi lại xưa đơn giản để có thể bao gồm được cả phu văn học truyền khẩu lẫn phu văn học phản ký túc.

Định nghĩa tiểu thuyết

Tiểu thuyết, một trong những cội trụ chính của lâu đài văn học, đã xuất hiện rồi tiến triển ra sao? Định nghĩa nào biến nay bao quát được hết những yêu tinh về nội dung cũng như về hình thức của tiểu thuyết đây? Xin tuyển chọn ba định nghĩa trích trong từ điển của ba nước Mỹ, Pháp, Anh như sau:

ĐỊNH NGHĨA 1 (MỸ) -- Xin trình bày thoát ý :

«Tiểu thuyết là một thể văn xuôi thuật lại một truyện tưởng tượng trong đó nhân vật và hoàn cảnh được lấy ngay ở cuộc sống thực tại dung thành cốt truyện».

Novel: fictional prose narrative in which characters and situations typical of real life are depicted within the framework of a plot (FUNK AND WAGNALLS STANDARD REFERENCE ENCYCLOPEDIA, 1963).



ĐỊNH NGHĨA 2 (PHÁP) -- Cũng xin trình bày thoát ý :

«Tiểu thuyết: Theo nghĩa xưa là một tác phẩm văn xuôi hay văn bản viết bằng tiếng romane dia phuong (chữ không phải bằng tiếng la-tinh). Theo nghĩa ngày nay, là một sản phẩm của trí tưởng tượng, một truyện dài bằng văn xuôi kể lại một cuộc phiêu lưu, nhận xét những phong tục, mô tả những tình tinh, những dam mê để gây hứng thú cho người đọc».

Roman: Ancien oeuvre narrative en prose ou en vers écrit en langue romane. Auj, oeuvre d'imagination Constituée par un récit en prose d'une certaine longueur dont l'intérêt est dans la narration d'aventure, l'étude des mœurs ou de caractères, l'analyse de sentiments ou de passions.

(GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE, 1934)

Thiết tưởng chúng ta cũng có thể gộp thêm một định nghĩa nữa về tiểu thuyết cung của Pháp trong

bộ từ điển LITTRÉ mà ông Tràng Thiên có nhắc đến trong cuốn TIẾT THUYẾT HIỆN ĐẠI của ông:

«Một câu chuyện bịa đặt viết bằng văn xuôi, trong đó tác giả hoặc mô tả các tình cảm, các phong tục, hoặc kể những sự việc kỳ lạ, cốt gây hứng thú cho độc giả».

(Une histoire feinte, écrite en prose, où l'auteur cherche à exciter l'intérêt par la peinture des passions, des mœurs, ou par la singularité des aventures).

ĐỊNH NGHĨA 3 (ANH) -- Cũng xin trình bày thoát ý :

«Tiểu thuyết là một thể văn xuôi thuật lại một truyện tưởng tượng khá dài (chẳng một quyển hay nhiều quyển) trong đó các nhân vật, những hành động tiêu biểu cho hiện tại hoặc dĩ vãng của cuộc sống bên ngoài đều được mô tả và kết cấu thành cốt truyện khi thì đơn giản khi thì phức tạp».

Novel : A Fictitious prose narrative or tale of considerable length (now usually one long enough to fill one or more volumes), in which characters and actions representative of the real life of past or present times are portrayed in a plot of more or less complexity: (OXFORD ENGLISH DICTIONARY 1967)

Chúng tôi tóm tắt tất cả những trên vào một định nghĩa sau :

«Tiểu thuyết là một loại TẢN VĂN THUẬT SỰ. Tác giả hoặc mô tả hoặc kể lại một truyệu TƯỞNG TƯỞNG trong đó những nhân vật, những hành động, những tình tinh, những dam mê để gây hứng thú cho người đọc».

(CỘN NỮA)

KỲ SAU: Lịch sử tiến triển tiểu thuyết.



Những tờ sứ bói toán đất Sài Gòn

TIẾU BA ght

THÀY CANH

Biết trước cái chết của cố Trung Tướng Đỗ Cao Trí ?

Rất nhiều nhân vật tại Saigon là khách hàng thường trực của Thầy Canh, một người được xếp vào hàng «tiền tri» trú danh của làng bói toán thủ đô về «tử vi và bói dịch».

Thầy Canh, 54 tuổi, có một vợ 10 con đã hành nghề bói dịch xem tử vi từ năm 17 tuổi. Quê ở Nam Định (BV), năm lên 3 tuổi Thầy Canh bị tật sinh ra mù lòa nên đã theo thầy Kế, một người rất nổi tiếng là giỏi về nghề này tại Nam Định học bói toán để mưu sinh.

Sau khi thành nghề, thầy Canh đã bắt đầu sử dụng khả năng sở trường của mình kiếm sống. Thầy Canh hành nghề tại Thái Bình, Hanoi và năm 1954 di cư vào Nam.

Tiếng tăm tử hời còn ở ngoài Bắc nên vào Sài Gòn, thân chủ của Thầy Canh lùm đèn ngay. Khách hàng lui tới tấp nập. Trung bình ngày đông khách có thể lên tới 9, 10 người, khi vắng thì ít lắm cũng 2 hoặc 3.

Với một vóc dáng mập mạp, bề thế, ngồi khoanh tròn trên bộ «đi văng», thầy Canh tạo cho người xem được cảm giác tin tưởng nhiều hơn khi đến gần.

Thầy Canh xem Tử vi bằng 5 ngón tay. Chỉ một lát khi khách cho biết ngày tháng sinh là Thầy có thể nắm tính chẩn xong một lá số đầy đủ các sao tốt xấu, vận hạn...

Thầy Canh cho biết vì xem tử vi chính xác hơn bói dịch nên rất nhiều khách hàng đến chỉ để xem tử vi.

Một khách quen chứng minh khả năng «thần sầu» của thầy Canh qua cái chết của tướng Đỗ Cao Trí.

Theo lời ông này, một tháng trước khi BT Trí chết bà Lê Chi vợ cố Tướng Trí đến xem tử vi. Thầy Canh đã báo trước đại nạn của chồng bà và khuyên không nên di chuyển trong tuần lễ xảy ra tai nạn, nhưng Tướng Trí đã chẳng để ý nên cuối cùng phải chết thảm khốc trong tai nạn máy bay.

Trong thời kỳ Tưởng Nguyễn Chánh Thi còn là tư lệnh QĐI Đà Nẵng thầy Canh cũng đã xem số cho Tưởng Thi báo trước cho Tưởng Thi có thể bị mất chức. Đề cập đến vận mạng đất nước trong năm Tý này thầy Canh cho biết VNCH có ưu thế lâm, phía bên kia sẽ chẳng làm gì được. Việt Nam đã qua hạn nên có thể sẽ có hòa bình trong năm nay hoặc chậm lăm là đầu năm tới.

Khác hẳn quan điểm của ông Thiệu, thầy Canh cũng tiên đoán sẽ không thể có trận đánh nào to và ác liệt như kiều tet Mậu Thân ở Saigon được.

THÀY BALA

Già nhất trong số các nhà bói toán tại Saigon

Bäu đường Nguyễn Phi Khanh, cách chung mươi thước, có một tấm bảng nhỏ kê hai chữ Bala

màu đỏ. Đó là văn phòng của Thầy Bala, một tiên tri 102 tuổi, già nhất trong số các nhà bói toán đất Saigon.

Bala, hai chữ đó nghe như tên một người Á Rập hay Ấn Độ làm cho mọi người hình dung đến một Phà Khias nhưng thật ra đó chỉ là tên hiệu của một ông cụ già người Miền Bắc, đầu tóc bạc phơ, quắc thước trong tương tự như một đạo sĩ tà trong truyện Tây.

Mất bị lừa từ hồi nhỏ, cụ Bala đã phải theo học nghề bói toán để độ nhật. Hành nghề từ 18 tuổi tại Hanoi, cụ Bala được xem là vị tiên chỉ trong làng bói miền Nam, không phải chỉ đi trước về số mà còn được giới trong nghề nể nang về sở học.

Tương tự như những thày bói thuộc lứa tuổi lợp trước, cụ Bala rất giỏi chữ Hán và nhớ thênh啾 nhiều về môn tử vi, bói dịch.

Khách của cụ Bala thuộc đủ loại, đa số thuộc thành phần trí thức, bác sĩ, luật sư, giáo sư v.v... Đến để xem bói và cũng có thể đến để được nghe nói chuyện về Tử Vi.

Cụ Bala nổi tiếng về lối số đúng nhưng còn nổi tiếng hơn về kỹ lưỡng, khó tính của cụ. Cụ Bala cho biết, nếu không tính thẩm lý số, đoán không kỹ, hẳn không dùng lời đoán bày sẽ có thể tồn hại đến người khác. Cụ cho biết cùng thời hai cái cây che nhau mà có lúc thành một khu rừng, có lúc lại làm cho cây trưởng mọc thành lâm, lưỡng mộc bộc chiến) thì nên người đoán cũng phải tùy theo thời, theo lứa để luận cho đúng.

Nhà đoán kỹ nên khách ít ai phản nản về tài đoán của cụ vì lý doan rất vững.

Tuy nhiên cụ Bala thù nhận kẻ hành nghề này có thực tài chưa chắc đã đồng khách vì thời này chỗ nào càng nói nhảm nhí người ta tìm tới càng đông.

THÀY MINH LỘC

Hay nói thẳng nên dễ bị giận

Trong số những thày Tử vi bói dịch ở Saigon thày Minh Lộc, 59 tuổi, sanh quán tại Bắc Việt hiện nay mở văn phòng tại góc đường Trần quý Cáp. Lê Văn Duyệt là một người nổi danh nhưng khó lính hơn cả.

Thày Minh Lộc vào nghề bói toán đã được 36 năm. Trước đó cũng như Thầy Canh, ông học nghề với Thầy Kế sau 3 năm học nghề thêm 3 năm lập sự, Thày Minh Lộc chọn nghề bói toán để sống.

Theo nhiều khách của thày Minh Lộc kể thì ông có một trí nhớ rất sắc bén, khi khách đã nói cho thày rõ ngày tháng để xin tử vi và sau khi đã soạn xong lá số cho khách, hàng năm sau khi khách nói lại ngày tháng thày có thể nhớ ngay đó là ông khách nào, đã đoán điều gì, khiến cho khách phục lâm.

Một thày chủ quen của thày Minh Lộc kể lại rằng ông ta có một người vợ mang thai chưa được 7 tháng sinh linh vẹo chuyền bụng. Đưa vào nhà thương nằm chờ. Ông khách chạy đến thày xin một quẻ để xem vợ sinh nữ có trở ngại gì chẳng

thì được thày phán cho biết; trong 3 ngày nếu sinh thi nuôi được, còn quá 3 ngày thi đứa con sẽ chết. Quả nhiên trong vòng ba ngày sau người vợ đẻ, đứa con phải nuôi trong lồng kính suốt ba tuần và hiện nay đã được 7 tuổi khoẻ mạnh.

Nội danh vì đoán giỏi, nhưng thày Minh Lộc lại có tính nói thẳng luôn đến độ phũ phàng khiến nhiều người giận. Nhưng biết tính, khách rất dễ thông cảm. Đáng thi đồng theo thói quen ngoài giờ là thày nghĩ việc dù khách lặn lội từ Miền Trung vào với ý định xem một lá số, một quẻ bói cầu năm.

Phái viên báo Đời đi phỏng vấn cũng gặp khó khăn tương tự. Thày Minh Lộc cho biết có muôn hiểu nhiều về thấy thi nên hỏi thi sĩ Hà Thương Naân và ký giả Anh Quân hai người đều là bạn thân của ông cũng đủ rõ vì thật ra ông không dám nói tốt về mình.

THÀY NGUYỄN HUY BÍCH

Chi xem cho khách quen

Thày bói mù Nguyễn Huy Bich, văn phòng ở cuối đường Pasteur cũng được liệt vào hạng danh tiếng Saigon.

Thày Bich, 64 tuổi, là bạn thân của «đạo sĩ» Bala đã cho biết ông hành nghề này trên 36 năm. Khoi đầu từ phố Hué (Hanoi) sau đó mới di cư vào đồng đô ở Saigon.

Khi tiếp xúc với nhà báo, cụ Bich đã không dấu nỗi sự ngần ngại mặc dù cụ cho biết nhà văn Chu Tử là bạn thân vì cụ «sống như di tu» tránh xa sự đời đã lâu rồi kể từ ngày di cư vào Nam.

Đặc biệt cụ Bich không thích có quá nhiều thân chủ lạ mặt mà chí đoán số cho những người quen. Cụ cũng nói danh về lối tử vi và bói dịch.

Theo cụ Bich thời này loạn, làm nghề lừa khùng hợp. Kể ua xuân nịnh thi nhiều, người ngay thẳng lại ít nếu «không biết bốc thơm thi é khán» mà còn bị thù ghét, mà nói ngược thì sỉ lời thè, không có lương tâm.

Theo lời thày chủ cũ, cụ Bich cũng có lối số cho rất nhiều nhân vật tại mất và ai cũng phục tài là đoán giỏi.

GS MINH NGUYỆT

Thành công về tiền bạc

Giáo sư Minh Nguyệt 64 tuổi, văn phòng ngay đầu đường Đề Thám là một trong ba nhà tương sô, tử vi thành công nhiều về tiền bạc trong nghề bói toán như «mèo» Khánh Sơn, Huỳnh Liên.

Gs Minh Nguyệt học tử vi với tiền tri già Khắc Sanh trong thời gian 3 năm tại phong ngủ Tân Đồng Ban (ngã tư Quốc lộ). Ông cho biết đã biết đủ thập bát ban vỡ nghề tử, tử vi đến xem chỉ tay, chử ký nên khách hàng đã có đến «hàng chục ngàn người».

Trong số hàng chục ngàn người này Giáo Sư Minh Nguyệt cho biết có cả những nhân vật cõi năng như vợ chồng ĐT Cao Văn Viên, LS

Nguyễn Phước Đại, cựu Thủ Tướng Nguyễn Văn Lộc, Bù Nguyễn Tân Hoàn (?)

Như đã chứng minh rằng khả năng bói toán của ông được nhiều người tin nhiệm, nhà tướng số người Nam (gốc Sadec) có giọng nói như kịch sĩ Tùng Lâm đã khoe hàng trăm tấm danh thiệp của những nhân vật tên tuổi.

Trên tường là thư mời bói trên tivi của ông Đại Tá Trần Văn Lâm, Giám đốc Việt Tá Xã gửi cho g.s Minh Nguyệt cũng đã được cẩn thận lồng khung treo nơi vách tường ngay trong phòng đợi.

Khác hẳn các thày bói mù kín đáo, giáo sư Minh Nguyệt sẵn sàng cho biết về thành tích của ông và sẵn sàng tiên đoán «thời tiết» cho vận mạng VN. Ông nói hướng Đông của VN các chòm sao rơi sáng vững vàng nên VN có thể ngang chiến vào mùa thu và năm 73 sẽ có hòa bình.

Trên thế giới; chiến tranh từng bộ phận còn tiếp diễn trong 20 năm nữa nhưng thế chiến thứ 3 thì chắc chắn sẽ không xảy ra trong vòng 30 năm tới đây.

Phòng đợi mỗi lúc một đông. Thân chủ của g.s Nguyễn 70/0 là đàn bà con gái và lúc sau này đã số là các cô bồ cũ của Mỹ đến xem thời vận bao giờ, để lại một khi các chủ lính Mỹ đã cuốn gói về nước hết troi.

GS KHÁNH SƠN

Đoán đúng về cái chết của toàn quyền Pháp Pasquier

Người cũng được ông đại tá bô trai VTX mời lên tivi đoán vận mạng đầu năm Nhâm Tý cùng với giáo sư Minh Nguyệt và giáo sư Huỳnh Liên là giáo sư Khánh Sơn.

«Mét» Khánh Sơn năm nay ngoài 60 tuổi, hành nghề từ năm 1935 tại phố Hàng Bún Hà Nội.

Khác với các nhà tiêu tri, đoán số khác, Khánh Sơn không theo học nghề bói toán của thày Tàu hay ta mà theo lời ông thì đã tìm tòi tự học.

Cho rằng có năng khiếu về khoa này, giáo sư Khánh Sơn bỏ nghề dạy học sau khi tốt nghiệp sư phạm tại Hà Nội xoay qua nghề xem tử vi, tướng số, bói chỉ tay, xem chữ ký.

Giống như «mét» Minh Nguyệt, giáo sư Khánh Sơn đã tự kể về một số thành tích mà ông đã đạt được trong nghề. Theo lời kể của ông, viên toàn quyền Pháp Pasquier (1936) đã được báo trước về cái chết khi ông đoán từ một câu cõi sấm:

«Bao giờ hai bảy mươi ba,
Lửa thiêng đốt cháy, tám gà trên mây.»

Ông giải thích Pasquier (đọc bát kè) nghĩa là tám con gà, năm 1936 là năm có 2 tháng 7 (nhuần) nên 21 lần bảy thay vì 14 lại có nghĩa là 13 tháng. Trên mây chỉ mây bay và lửa thiêng đã đốt cháy cả 8 người trong chiếc phi cơ toàn quyền bay về Pháp.

Viên toàn quyền đã được nghe câu sấm đó trong phiên hội chợ Cercle Nautique tại Hồ Trúc Bạch.

Thân chủ của Gs Khánh Sơn cũng gồm toàn những nhân vật tên tuổi như ông bố của cụ Miền

hoàng Sihanouk, cựu Quốc Trưởng Bảo Đại, già dinh lãnh tụ đổi lập của Khmer Sihanouk Thành Tướng Mai Hữu Xuân và cả nghị viên Giáp Văn Thập, DB đổi lập Hồ ngọc Nhuận...

Nhà tiên tri gốc người Thổ miền Lang Son Cao Bằng này có còn cho biết ngoài việc xem bói toán ông còn đóng kịch cho ban Dạ Đango và Phong trào Tiến, cha đẻ mục Tao Đàn dài phát thanh Pháp Á 48-54. Đã lên sân khấu 118 lần với các nghệ sĩ Trần văn Trạch, Đức Quỳnh, bà Phi Thảo...

Nhà tiên tri Khánh Sơn có vẻ hài lòng về thành tích của ông nhưng đề ý, nhà báo vẫn chưa thấy bức thư Đại Tá Lâm mời lên tì vi lòng kính trên tường như gs Minh Nguyệt đã làm, mà chỉ thấy có một tấm bảng in mấy hàng chữ. Khách ngoại quốc đến xem có thể miễn đơn theo thông dịch viên vi «mét» Khánh Sơn biết nói bằng 6 thứ tiếng «Mỹ Anh Nhật, Trung Hoa, Lào». Bên cạnh đó một bảng ghi đã từng được tì vi Hoa Kỳ quay phim.

TIỀN TRI GIA CÁT HỒNG

Mở văn phòng tại đường Trần Quốc Toản gần Việt Nam Quốc Tự, tiên tri Gia Cát Hồng đã sinh sống bằng nghề xem tử vi, và chử ký từ trên 10 năm nay và tương đối thành công vì đồng khách

Người tự đặt tên với hai chữ «Tiền tri» có tên thật là Phạm Bảo 39 tuổi sanh quan Thái Bình (BV) Nguyễn là công chức thuộc Nha Cảnh sát Công an Bắc phần, tiên tri Gia Cát Hồng di cư vào Nam năm 54. Đến năm 63 khởi đầu sự nghiệp xem bói toan cho thiên hạ sau khi đã hồi làm công chức.

Tiền tri Gia Cát Hồng cho biết «khách đồng đến nỗi xua ra cũng không hết» vì ông ta có tài bói được diện mạo thân chủ, vóc dáng cao thấp, và nghề nghiệp của họ mà không cần gặp mặt chỉ cần biết ngày sinh tháng đẻ.

Mỗi một lá số tử vi chấm trọn đời tiên tri Gia Cát Hồng kiếm được 5000 và mỗi ngày hàng chục lá số như thế được lập ra.

Kể về tài nghệ của mình, tiên tri Gia Cát Hồng cho biết đã lấy số tử vi cho nhà văn Nguyễn Thụy Long từ thuở ông chưa viết văn và đều trúng phỏng phác khái nhâp văn cảm phục nên gần đây đã nhờ lấy tử vi cho vợ. Tiên tri Gia Cát Hồng còn nói rằng, ông có thể nói đúng từng năm, từng tháng các sự việc xảy ra trong một đời người. Giảng hạn cái chết của đại úy Tôn thất Trực, và xác định rõ ngày bà vợ của cựu đại báu chính phủ Trung nguyên Trung phu Hồ đắc Khuông bị đau và qua đời v.v.

Ngoài việc bói toán, tiên tri Gia Cát Hồng kiếm luôn nghề chữa bệnh kinh phong, phong ngứa, phong đòn và phong tinh.

Nhà làm nhiều nghề nên tiên tri Gia Cát Hồng hiện làm chủ nhân ông nhiều tài sản lớn trong đó có cả một nhà tắm hơi.

Bạo dạn hơn các nhà tiên tri khác, tiên tri Gia Cát Hồng tiên đoán Việt Nam sẽ có bối cảnh trong năm nay nhưng phải đợi đến mùa thu

(tháng 6,7 âm lịch). Trước đó sẽ có nhiều vụ đánh em gây chết choc thiệt hại nặng trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 5.

Trong sự như hai nhà tiên tri Khánh Sơn và Minh Nguyệt; thày bói «sáng» Gia Cát Hồng kiếm được rất nhiều tiền nhờ nghề này mặc dù giới hiếu hám về tử vi tại Saigon nhiều người không quan tâm.

Ngoài những nhà bói toán kể trên, đất Saigon có rất nhiều cao thủ về loại này như thày Kim ở Cù Lao, thày Tre Xanh ở Võ Dị Nguy, bà bói mù tên Phu Nhuận, thày Tường số lừng danh như

cụ Diển ở đường Phan thanh Giản hay các nhà tài vi Nguyễn Mạnh Bảo, Nghị sĩ Đoàn Văn Cừu đã không được ghi lại trong số báo này vì thời gian hạn hẹp chưa tiếp xúc được.

Hơn nữa còn một số các nhà bói toán thuộc loại «Thần toán tử anh cò» đã giác kiêm qui ẩn nên không được nhắc tới, tuy nhiên con số «thầy» loại tài tử về các món tử vi, xem chỉ tay, xem chử ký thì bạn đọc có thể gặp được dễ dàng tại bất cứ quán nước nào trong thành phố Saigon, trong số đó Quản Cái Chùa là một địa chỉ đáng tin cậy.

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

Bán hình Mao kiém bộn

Cuộc Hoa Du của TT Nixon đã mở đầu một kỷ nguyên mới cho nền thương mại tại Hoa Kỳ. Đặc biệt là việc buôn bán các sản phẩm của Trung Cộng, một chàng mại bản trẻ tuổi người Mỹ đã «phát triển thành công nhờ sáng kiến đi buôn «nút áo Mao Xanh Xáng».

Clinton Reilly, một mại bản chuyên nghiệp ở Cựu Kim Sơn, 25 tuổi đã biết lợi dụng cơ hội ngàn cân một thuở Nixon sang Tàu «để làm giàu».

Ngay sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố chấm dứt việc phong tỏa hàng hóa Trung Cộng và cho phép các công ty thương mại Hoa Kỳ nhập cảng những mao hàng không có tính cách chiến lược xuất xứ từ nước Tàu đỏ, Reilly đã đặt mua 55.000 chiếc nút áo len bằng cổ đồng dollar chí, có khắc hình Mao Trạch Đông bằng vàng trên nền đỏ.

Qua một người trung gian ở Hương Cảng, anh chàng mại bản này đã nhận được 20.000 chiếc nút áo từ Bắc Kinh gửi sang và số hàng này đã tới Cựu Kim Sơn trong thời gian ba ngày, hồi đầu tháng. Reilly và bốn nhân viên của «công ty xuất nhập cảng Reilly» đã phải thức trắng nhiều đêm để đóng nhãn dán tại Trung Quốc Vĩ Đại, vào mặt sau của những chiếc nút áo và rồi gói vào những hộp giấy trắng để «lặng lẽ» ra thị trường.

Một trong những mẫu hàng quảng cáo của công ty thương mại này đã mang hàng chữ «ác ôn» sau đây: «Nhập cảng do nhập cảng gia trẻ tuổi và độc đáo của Cựu Kim Sơn, Clinton Reilly và hè lũ chó săn».

Chàng mại bản trẻ tuổi và độc đáo này cho biết là chỉ riêng thành phố Cựu Kim Sơn cũng đã tiêu thụ hết 15.000 chiếc nút áo của công ty và hiện nay, nhà tư bản Reilly, và bè lũ chó săn» không đủ hàng để cung cấp cho khách tới mua, mặc dù không hề dấu cơ tịch trữ.

Cách mấy năm, khi kinh tế gia đại tài này bước chân vào nghề kinh doanh, chàng ta đã bắt đầu sự nghiệp bằng việc dì bắn những chiếc lon sữa bò, bao ghế gây chấn, bù-loong, đinh ốc và các đồ phế liệu khác... với một số vốn khiem tốn là 15 dollars nghĩa là một đồng nghiệp chính cống của các chu

Ba Tàu bán ve chai tại Việt Nam.

Sau khi Tổng Thống Nixon công bố ý định đi thăm Hoa Lục, chủ Meko bán ve chai đội nhiêu trớ thành «nhập cảng giá độc đáo» của Mỹ Quốc.

Hiện tại, ngoài nút áo, chàng ta còn buôn bán cả xe đạp, đồ nghề đi câu cá, nón nhà què và một vài món hàng lầm cảm khác của «Trung Quốc Vĩ Đại». Riêng món hàng «Nút áo Mao Xanh Xáng» được bán với giá một đồng và một đồng ruồi Mỹ Kim đã được tiêu thụ tại khu vực Cựu Kim Sơn, cũng đã mang lại cho chàng ta một số tiền kinh sủ khoảng từ 15.000 đến 22.000 Mỹ Kim, tính sơ sơ cũng vào khoảng từ 6 tới 9 triệu bạc Việt Nam.

Reilly hãnh diện cho biết: «Tôi được một ngàn hàng yểm trợ về tài chính và bây giờ họ không còn đưa ra những câu hỏi lầm cảm với tôi như 'túi đâu nra'. Tuy nhiên, bạn hãy thử tưởng tượng ra trường hợp một người đột nhiên bước vào nhà băng và nói «Tôi muốn nhập cảng 55.000 chiếc nút áo Mao Trạch Đông» thì nếu họ có ngạc nhiên và tờ mờ, điều đó cũng không phải là vô lý».

Những chiếc nút áo Mao Xanh đã gây xôn xao không ít, nhất là trong số những khách hàng của các hiệu tạp hóa. Anh ta nói:

«Họ ngắm những chiếc nút áo và kêu lên «Ồ, thật là ly kỳ!... rùng rợn!... và tuyệt cú mèo!»

«Đêm nay, một người bạn gái của tôi đã deo chiếc nút áo đó đi dự dạ hội. Một chàng thanh niên bước tới bèn nàng và đòi mắt tò mò ngắm nghĩa mĩ chiếc nút áo.

«Cô gái bèn hỏi: «Bộ anh không biết hình gì đó hay sao?»

«Chàng thanh niên nhún vai một cái rồi trả lời «Ồ, thi hình Alfred Hitchcock (ông vua kinh dị của màn bạc Mỹ), chứ còn hình ai nữa».

Cuộc Hoa Du của Tổng Thống Nixon đã được quảng cáo rầm beng từ hơn nửa năm nay rồi và đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực và nước bọt của mọi người trên thế giới, thế mà hãy còn những người như chàng thanh niên Hoa Kỳ kia không hề biết cái mặt, mũi của Mao Trạch Đông nó ra làm sao thì qua là chuyện lầm cảm thật.

Tiếng nói của Chiến Sĩ

KIỀU MỸ DUYÊN phụ trách



Như đã nói, tiếng nói của chiến sĩ ở trang này là tiếng nói thật sự từ tâm tư thầm kín nào đó của người chiến sĩ hoặc của một thân nhân của chiến sĩ ở khắp 4 vùng chiến thuật.

Chúng tôi hy vọng những cơ quan có thẩm quyền sẽ lên tiếng giải đáp những thắc mắc của chiến sĩ và thân nhân của chiến sĩ ở trang này.

Trung tướng Nguyễn Văn Vỹ tổng trưởng quốc phòng và Bộ tổng tham mưu nghĩ sao khi hò

sơ của thương bệnh binh các đơn vị gốc không chịu chuyển về Tổng y viện hoặc Quân y viện trong thời gian luật định ???

Theo luật định thì hồ sơ của thương bệnh binh phải được chuyển về bệnh viện một tháng sau khi bệnh nhân đã về ở bệnh viện. Nhưng hầu hết các đơn vị gốc không chịu chuyển hồ sơ về cho bệnh viện để bệnh viện quản trị quân số, nếu bệnh viện có gửi văn thư thúc dục thì đơn vị gốc viện lẽ bạn hành quân, bạn công tác không đủ người để lo việc đó v.v.

Nhưng sự thật thì quyền lực thực tế làm cho họ chưa mai đây chúng tôi chỉ nói đến những đơn vị trưởng bê bối, hoặc những không lưu ý đến việc làm thất trách của nhân viên mình, và chúng tôi rất kinh phục những đơn vị trưởng thẳng thắn liêm khiết.

Một người lính ở đơn vị lắc chiến mỗi ngày họ được chính phủ tặng 1kg gạo, mỗi tháng thêm 150 đồng và có thể tiếp tế có thể mua đồ quân tiếp vụ rẻ. Cũng có thể vì những quyền lợi thực tế này mà đa số những đơn vị gốc chậm trả trong vấn đề chuyển hồ sơ bệnh nhân về bệnh viện theo luật định (thời hạn là một tháng sau)

Vì đơn vị gốc vẫn còn giữ hồ sơ bệnh nhân nên những việc làm thất trách vẫn xảy ra đều đặn nhưng người làm bộ vẫn được chờ đợi

Chúng tôi thi dụ một bệnh nhân về quân y nêu một thời gian sau đó anh ta được nghỉ phép 20 ngày rồi lại tái khám, theo nguyên tắc quân số của anh là quân số của quân y nên thuộc quân y viện quản tri. Nhưng một hôm anh bị đó được chờ đến nhà thương và ngón tay trỏ bị cụt — bác sĩ khám nghiệm thừa biết anh là chất đứt ngón tay để có cơ hội giải ngũ — Anh ta hủy hoại thân thể, đe dọa lề anh ta phải đưa ra tòa án Mật Trần Quân sự và sau đó làm lao công chiến trường. Nhưng đơn vị gốc xác nhận là anh ta bị thương ở chiến trường. Sở dĩ đơn vị gốc có hành động đó vì hồ sơ của anh thương binh kia vẫn còn nằm ở đơn vị gốc — nghĩa là đơn vị gốc vẫn còn quản tri quân số của anh là

Tất cả việc làm thất trách của những đơn vị gốc có âm mưu đến tôi là ăn chặn quyền lợi của lính đã xảy ra trên khắp nơi khắp chỗ của 4 quân khu và hành động này làm cho bác sĩ ở tổng y viện, quân y viện gặp nhiều khó khăn trong việc làm hàng ngày.

Trung tướng Vỹ tổng trưởng Quốc Phòng và Bộ Tổng Tham Mưu nghĩ sao khi hồ sơ của thương bệnh binh không được chuyển về bệnh viện theo đúng điều kiện cho đến khi lành bệnh được trả về đơn vị cũ và tiếp tục hành

is chặn gạo, tiền của lính, và tiếp của Thương bệnh binh trong hàng vị chậm trả này.

Một số bác sĩ ở Tổng y viện, Quân y viện tâm sự với bồn báo chí phát viên rằng họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều hành, gửi văn thư thúc dục mãi rồi cũng thế mà thôi. Xin những người có thẩm quyền lên tiếng dùm trường hợp trên.

Các anh chiến sĩ thân mến

Như đã nói trang này là trang của các anh, xin các anh hãy viết về KMD, những nỗi khổ của các anh, những tiếng nói thầm kín nhất của các anh.

Hiện nay rất nhiều chiến sĩ hữu công bị bỏ quên trong vấn đề thường, xin các anh hay viết về trang này về những chiến công của các anh, năm tháng và những sự kiện cần thiết, KMD tin rằng trên cuộc đời này hãy còn có những người tốt, những người có thẩm quyền, chịu nghe tiếng nói phản ánh của các anh.

Trang này sẽ mang tiếng nói hết sức trung thực của người chiến sĩ ở ngoài mặt trận cũng như của người chiến sĩ đang phục vụ ở hậu phương.

Cầu xin Thương Đέ ban phúc lành cho quê hương của chúng ta.

Miền Trung đầu năm 1972
KIỀU MỸ DUYÊN.

Người lính Sư đoàn II tham

Tôi đã gia nhập vào Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hồi cuối năm 1966, hiện giờ tôi đang phục vụ tại một đơn vị xa quê hơn 5 năm rồi.

Càng ngày tháng năm đó, người em trai kề tôi tình nguyện vào Sư đoàn 2 Bộ Bin, trong thời gian em tôi phục vụ tại đơn vị này đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi khổ cực trong những cuộc hành quân miền rừng núi, 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quang Tín, là một nơi có tiếng là Việt Cộng hoạt động mạnh nhất tại vùng I Chiến Thuật trong những năm qua. Đầu năm 1969 em tôi bị thương nặng được đưa vào Tổng Y Viện Duy Tân Đà Nẵng điều trị cho đến khi lành bệnh được trả về đơn vị cũ và tiếp tục hành

quân tại vùng Hiệp Đức tỉnh Quảng Tín. Em tôi cùng một số đồng anh em trong đơn vị phải chịu nằm gai ném mìn đối diện với quân thù ngày đêm, Được 3 tháng thì gia đình tôi nhận được tin do đơn vị báo là em tôi bị thương nặng và mất tích vào ngày 02-06-1970

Gia đình tôi chỉ còn một bà nội già 80 tuổi, một bà mẹ trên 50 tuổi bị mù lòa. Tôi đang ở tại đơn vị nhận được tin do người bạn ở cùng quê điện thoại báo cho tôi biết: Em tôi bị thương nặng và mất tích, gia đình cần tôi xin phép về gấp. Tôi xin phép đặc biệt được 4 ngày về, đến ngay văn phòng đơn vị để hỏi, hôm đó không gặp ông Đơn Vị Trưởng, tôi chỉ gặp ông Trung Sĩ I văn phòng cho tôi biết: (Em tôi bị thương vào đêm 2 rạng ngày 3/6 trong lúc đang cầm súng gác giặc thì bị Việt Cộng tấn công bắn B40 bị thương nơi vai và được cấp cứu đưa vào quận ly Hiệp Đức đến sáng ngày 3 mới gọi trực thăng Mỹ đến chở về Tổng Y Viện Duy Tân Đà Nẵng. Trong lúc đưa em tôi lên tàu không có người đi theo. Từ đó trực thăng Mỹ chở đi luôn mất tích. Đơn vị có đánh điện di tìm các Quân Y Viện vùng I chiến thuật nhưng không có.

Tôi ra về và tìm khắp các Quân Y Viện, Dân Y Viện, và các Bệnh Viện Dã chiến Mỹ trên đất liền cũng như ngoài biển vẫn không có.

Nỗi buồn này chưa dứt thì tiếp tới những nỗi buồn và uất ức khác. Trong lúc đó gia đình tôi chỉ có một người em trai thứ 3 sinh năm 1952 đang trong thời gian hoãn dịch có giấy tờ, ở nhà em tôi cũng tham gia hàng ngũ Nhóm dân Tự vệ, đêm đêm cũng cầm súng gác giặc. Vào lúc 6 giờ chiều hôm đó, mẹ tôi đang buồn và nhớ thương người con mất tích và bị lâm bệnh nặng, em tôi phải đi mời thầy lấy thuốc thì bị ông Thiếu tá Quận trưởng đi đầu về gặp giặc đường. Ông ta dừng xe Jeep lại bắt em tôi đưa về quanh hốt và nói: Em tôi trốn quân địch, cõi tuối này không đi lính ở nhà làm gì. Ngày hôm sau tôi phải tới văn phòng quận trich dien, và trình bày hoàn cảnh gia đình như tôi đã

kể trên đề xin em tôi được trở về. Ông Thiếu tá quận trưởng chỉ trả lời một câu cộc lốc: Tôi cũng có mẹ già mù lòa, mà tôi phải đi lính thi sao — và ông ta đuổi tôi ra ngoài không cho xin xỏ một lời nào nữa cả.

Hiện nay đứa em thứ ba của tôi đang phục vụ tại Sư đoàn 2 bộ binh, ngày đêm trấn giữ ở vùng sâu nước độc.

Những lời tôi nói ra trên đây đều đúng với thực trạng gia đình tôi. Vậy kính nhờ nhà báo đăng tải để quý độc giả nghĩ xem làm một người lính như tôi và những người lính khác cùng hoàn cảnh và tâm trạng như tôi, liệu có đủ tinh thần để phục vụ quốc gia dân tộc khi một đơn vị trưởng chỉ biết sai lầm khi còn sống lành mạnh và đến lúc bị thương hay chết, còn hay mất đều mặc kệ không cần biết chỉ biết làm một công điện báo cáo mất tích là hết trách nhiệm.

Chính quyền địa phương xử tệ với gia đình tôi và trái với luật định của Bộ Quốc phòng là em tôi được hoàn dịch vì lý do gia cảnh.

V.T

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM NAM KÝ

Phát minh từ đời nhà Lý (V.N.) kinh nghiệm đã 800 năm | Linh diệu phi thường !

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại. Của người già ở. Cũng được kể nghiệp. Phát triển tại các quốc gia cư trú Hải Ngoại.

— « Bí Pháp » của già ở Nguyễn Quang gia truyền ở Bắc Việt Nam.

KIỆN TOÀN BỘ RĂNG | CHỐNG HỌA NHỒ RĂNG | (Coi to rõ. K.S. 1387 — 1965).

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự quê hương V.N. Phục hưng kinh tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC : Cao 50\$ Nước 35\$ sấp lèn. Đóng Nam Á : Cao : 500\$ — Ngoài ĐNA ; — giá còn lên tùy đường Hàng Không Quốc Ngoại. NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rạch Cát. (cây súng Shell Ngã Năm — Mũi Tàu Phú Lãm Cholon). (Cua Hậu Giang — Rạch Cát)

Huân cầm diều thuốc trên tay và trả lời : « Cảm ơn Bà, đêm qua tôi không ngủ được. Cái gì cũng lạ. Cùng một quê hương mà Miền Trung khác với Miền Nam không có tương tự. Khác từ ngọn cỏ tới giọt sương. Miền Nam không có sương đêm và sương mai. Không có cỏ úa. »

Một giọng nói thật ấm, như giọng nói của tất cả những người Mẹ doan chính, người đàn bà nói :

« Từ nhỏ tôi lớn chắc lần này là lần đi xa nhất đối với cậu ? »

« Đẹ. Lần này tôi chính thức ra khỏi sự đùm bọc của Mẹ. Tôi tự đương đầu với đời sống. »

« Cậu có hoang mang không ? »

« Tôi không hình dung được. Đời sống có một quyến rũ lạ thường. Tôi thấy càng đi xa, chúng tôi càng nhớ Mẹ hơn. »

« Đến một tuổi nào đó người thành niên không còn gần bên cha mẹ nữa. Các cậu phải đi xa. Hết tuổi nhỏ và và được nuôi nấng, các cậu phải trả ơn cha mẹ và trời đất. Các cậu phải sống cho kẻ khác. Con trai tôi bây giờ cũng vậy. Đó là cái lẽ trời mà cũng là cái sống của con người. Tôi đâu muốn con tôi phải bị điều động bởi những tình cảm nhỏ nhặt riêng tư, nó phải được sống và được phục vụ. Nó phải được hưởng hạnh phúc và được hy sinh. Nó phải được eru giúp và phải có nhiệm vụ cứu giúp người khác. Nếu không đời có đáng gì. »

« Tôi không dám khuyên cậu nhưng mà tôi giới thiệu với cậu quê hương của tôi. Đây là một vùng đất hiểm trở, khó khăn cậu phải can đảm lặn mòi sống nổi. Người chính vùng đất này đối khi còn phải rời bỏ quê hương mà đi sinh sống nơi khác. Cậu thấy đó không, chỉ toàn cát với cát. Núi an sát xuống tận bờ bắc. Sông rộng nhưng khéng có phù sa Ruộng vườn hép thiếu thốn hoa màu. Từ nhiều năm nay, chiến tranh đây chúng tôi vào cái thế tù túng, việc sinh nhai là một việc nặng nề. Người miền Bắc vào đây mà họ còn sống không nổi huống gì người Miền Nam của các cậu. Sao cậu không xin trú quân trong Nam mà lại ra tận đây... »

Huân hít một hơi thuốc, rồi trả lời :

« Lúc đầu tôi đã nuối đi Trung. Thuở nhỏ tôi đã nghe nói nhiều về Miền đất này. Tôi bị quyến rũ bởi những huyền thoại về nó thì đúng hơn. Những danh nhân sinh ra từ đất này. Những thắng cảnh của quê hương chỉ có ở giải đất này. Tôi cũng yêu mến cái vẻ băng bạc phảng phất những di tích của người Chiêm thành. Miền Trung mà tôi mơ ước đi tôi dần dần trở thành một giấc mộng. Tôi phải thỏa mãn một mong ước. Hồi ra trường, tôi chọn ngay một vị trí Vùng I. Nhiều người bạn cho rằng tôi điên. Nhưng tôi không chú ý tới những đám tiểu đố. Có người bảo động cho tôi biết những hòn đảo từ bắc, cho tôi biết giá thuê ăn ở đây gấp

đôi trong Nam, mực độ chiến tranh gấp năm bảy, và mực độ tàn phá chết chóc cũng gấp năm lần trong Nam, nhưng tôi không bao giờ chú ý tới lời khuyên bảo của kẻ khác. Cứ lẽ luân đã trở thành vô tình đối với tôi. »

« Vâng lại, tôi thích sự phiêu lưu đời mình. Tôi yêu chuộng sự phiêu lãng và hiềm nghèo. Thưa bà, có thay đổi là một tính tình hoàn toàn khác mà có một thanh niền Miền Nam nào có. Ngày giờ đã tới đây. Giấc mộng của tôi được ánh sáng mặt trời thổi tới, tan tành những ấm mocket. Tôi toàn diện những rêu phủ, rồi cái vè thơ mộng mà cách thiêu thiêu trong hồn tôi cũng được dỗi me. Tôi thức tỉnh. »

« Thưa bà, không phải tôi nghĩ Miền Trung vẫn đực cơn mộng của tôi. Miền Trung khác họ nữa, thật là đẹp, khi tôi đi trong thực tế. Ở đây ngoài sự heo hút cùng đau thương do chiến tranh tạo ra, hày còn một sự gì can cường và ấm áp. Một chuyền động thầm kín trong mỗi lòng người, rào rạt và sô làm nô bất cứ mọi gọng cùm nào. Tuy nhiên tôi tin rằng tôi sẽ xem đây là một quê hương thứ hai của tôi. Tôi chào đời một lần nữa chẳng

« Lúc đầu tôi có sợ hãi đối với thiên nhiên thật, sau nứa là cơn ngập ngùi thương xót, bây giờ tôi thấy thiên nhiên quanh đây áp ủ lấy ta. Ngày mai, tôi sẽ nhìn lại những ngọn núi nhô hoat, màu xám, thấy mặt trời mọc lên từ biển đông tôi sẽ chạy trên bờ biển, tôi sẽ hít thở thiên nhiên trù phú trong rừng đêng, có lẽ tôi sẽ sung sướng được quen biết hơn với những điều ta hay trước đây. »

Người đàn bà mỉm cười khi Huân say sưa nói. Anh đã bỏ mắt, trong giây phút, cái vè trầm ngâm của một thanh niền có học. Cố lè Huân đã tìm thấy sự ấm áp và thoải mái, một ấm đệm, khi đối diện với người đàn bà. Có một ao ủi nhất cho những thanh niền xa nhà là họ tìm thấy bèn cạnh nhau một người đàn bà bao la như mẹ hoặc một người con gái ngọt ngào như người tình của họ. Ở đây Huân đã nhìn thấy Mẹ, qua nịnh bồng người đàn bà đối diện.

CÒN TIẾP



Nghệ sĩ lạc loài trên sân khấu thủ công nghệ

Tham dự các sinh hoạt văn nghệ trình diễn trên sân khấu hay trên màn ảnh nhỏ của đài Truyền Hình Việt Nam, hầu như mọi người đều đồng ý rằng khách thường ngoạn cho tới nay chỉ được tham dự các sinh hoạt văn nghệ mang tính cách tiêu công nghệ. Nếu kể cả những năm tháng xa xưa của thời hát bộ, hát chèo, hát cô đầu nói các tu gia hay nơi quyền quý đến mấy chục năm gần đây trên các sân khấu với các trang bị tân tiến hơn, các bộ môn văn nghệ trình diễn thêm nhiều bộ môn mới du nhập do ảnh hưởng của nghệ thuật trình diễn tây phương, người ta ghi nhận nghệ thuật trình diễn sân khấu VN có nhiều tiến bộ, nhưng những tiến bộ đó thật lachàm.

Phát triển theo chiều ngang

Theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, ngành trình diễn

nghệ thuật sân khấu được thừa hưởng những tiện ích, những trang bị ngày một thêm tân kỳ, giúp nhà nghệ sĩ trình diễn diễn tả hữu hiệu hơn cái tinh túy, cái độc đáo của nghệ phẩm.

Các máy móc, hệ thống ánh sáng, hệ thống âm thanh v.v., ngày nay sân khấu Việt Nam đang sử dụng những phương tiện tân tiến nhất, nhưng là những phương tiện tối tân nhỏ bé của các hoạt động có tính cách tài tử, tiêu công nghệ dành cho các hoạt động có vẻ qui mô và nhà nghề trên phương diện hình thức tổ chức. Nói khác, các phương tiện tân tiến mà sân khấu VN hưởng dung từ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã không được sử dụng như một tổng số phương tiện phối hợp với nhau, hầu đạt được mức độ cao nhất mà ngành nghệ thuật trình diễn có thể lợi dụng được.



Đôi song ca Lê Uyên và Phượng

Quan sát các sân khấu VN, người ta thấy các sân khấu này được hình thành do sự cộng lại một số phương tiện kỹ thuật, thiếu hẳn sự phối hợp chặt chẽ các phương tiện này mà khả năng chúng có thể cống hiến nhiều hơn nữa.

Trên sân khấu, các nghệ sĩ trình diễn không phải là những người cất tiếng hát, tiếng nói, vung tay đánh dàn theo kiều trả nợ đời một cách máy móc, ai làm phản nay. Anh đánh dàn lo phận đánh dàn, cô ca sĩ lo hát cho dứt bản, anh thợ đèn thấy cô ca sĩ bước ra sân khấu với vàng phựt đèn màu, lâu lâu chớp chớp nháng nháng vai cai đồi không khí, anh nào đứng gần ampli thấy nó hú ù tai người nghe thì vặn bớt volume xuống...

Khách thường ngoạn không phải đến tham dự một buổi văn nghệ trình diễn để xem công việc làm riêng rẽ của từng người góp công vào buổi trình diễn với con mắt tò mò khách quan mà họ đến tham dự vào một hoạt động văn nghệ trình diễn như một thành phần của sinh hoạt nghệ thuật. Ở một nghĩa hẹp và thấp, thì khán giả bỏ tiền ra mua vé, mua chỗ ngồi xem người khác trình diễn cho mình xem, nhưng ở ý nghĩa cao hơn, khách thường ngoạn đã trả một số chi phí nào đó để những người khác có phương tiện săm những vai trò đặc biệt trong sinh hoạt văn nghệ trình diễn mà mình, khán giả, cũng là những người tham dự tích cực.

Người ta thấy dù hoàn cảnh chiến tranh tại nước nhà vẫn còn đang kéo dài và chưa biết đến bao giờ, chiến tranh sẽ kết thúc thực sự, số rạp hát, phòng trà, số nghệ sĩ góp mặt trong các sinh hoạt trình diễn ngày một nhiều thêm. Trong khi đó, ở những ngành kinh doanh khác nhiều người đã tò mò ngần ngại bỏ vốn. Không biết có phải vì rạp hát, phòng trà tụ tập tại các thành phố, an ninh được bảo đảm hơn các xí nghiệp kỹ nghệ thiết lập bên ngoài thành phố?

Nghệ sĩ trình diễn mỗi ngày có thêm nhiều khuôn mặt mới, xuất thân từ các lớp dạy âm nhạc cộng cũng như tư, hoặc nhờ ở một vài cơ hội đặc biệt đưa đẩy. Theo

đã thời gian, những tài năng mới này thay thế dần dần các mầm già hay những kẻ chán ngán nghề cầm ca, họ được đào tạo trong một môi trường huấn luyện nghèo nàn, phương tiện cũng như nghèo nàn về kiến thức của bậc thầy.

Cái thiếu sót lớn nhất của ngành nghệ thuật trình diễn sân khấu VN là chúng ta không có một buổi, một chương trình trình diễn như một phối hợp toàn thể giữa nghệ sĩ và các phương tiện.

Chúng ta có nhiều người tham dự vào các hoạt động trình diễn nhưng chúng ta không có chuyên viên, không có những người hiểu biết kỹ thuật chuyên mòn, mà trong đó thiếu người điều khiển chương trình là nặng nhất. Nhiều nghệ sĩ trình diễn khi chúng tôi phỏng vấn họ về những đề tài liên hệ đến sân khấu, họ đã tỏ cho thấy họ hiểu biết thật cụ thể và giản dị về phần vụ của họ và mặt khác, họ hiểu rất

mơ hồ về thế nào là một sự đóng góp trong một cuộc trình diễn hiệu như một toàn thiêng, vì cho rằng đó không phải là công việc của họ.

Nhìn từ một khía cạnh khác, người ta thấy các hoạt động trình diễn ca nhạc của Việt Nam đã có những phát triển theo chiều ngang của số lượng những phương tiện được sắp xếp cạnh nhau. Để xem một buổi gọi là «đại nhạc hội» bay vào một phòng trà ngồi, khách thường ngoạn thấy hết ca sĩ này lên gân cổ hát hai ba bài, anh hề kia chọc cười mấy câu, em vũ sexy nõn uốn éo tắm thân khoe của trong ít phút, khách thường ngoạn đã bỏ tiền ra mua ít phút giải trí xa xỉ. Giữa các tiết mục đó không có một sự xếp đặt, móc nối nào hết.

Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, người đứng ra khai thác phòng trà hay sân khấu đã mời một số nam nữ nghệ sĩ họp mặt lại đón hát,

diễn trò trong ít phút và nhận lãnh một số tiền công. Từ lúc mời cho tới khi trình diễn, các nghệ sĩ không có khi nào gặp nhau theo sự đòi hỏi của người điều khiển chương trình để bàn về một hay nhiều đề bài trình diễn mà các tiết mục các nghệ sĩ đó đóng góp sẽ là thành phần của một công trình trình diễn tập thể có tính toán, có xếp đặt để có được một ý nghĩa nào đó vượt lên trên sự đóng góp rời rạc của các cá nhân.

Đôi khi có một vài chương trình tạm gọi là thành công, nhưng chỉ có thể gọi là thành công phần nào khi so sánh nó với những chương trình trình diễn khác. Chiều sâu của chương trình chưa đạt tới dù người đứng ra tổ chức và nghệ sĩ trình diễn mong muốn.

Thiếu phối hợp, thiếu chuẩn bị, thiếu tập dượt, thiếu nghiên cứu



Vũ điệu ngoại quốc trên sân khấu Maxim's

đó là căn bệnh chung mà tôi nghĩ những người góp phần trong các sinh hoạt văn nghệ trình diễn nhìn thấy mà không chịu cản tiến. Người ta đã lôi cho nhiều thứ, phương tiện vừa thiếu thốn vừa có thể là không thích hợp cho những cuộc trình diễn mang tính cách tập thể và toàn thể, đặc biệt là lợi tức thâu hoạch được không đủ cho các chi phí quá cao nếu muốn tổ chức các sinh hoạt văn nghệ trình diễn quy mô, toàn thể. Chúng tôi nghĩ khác, phải đặt ngược lại vấn đề, hãy đòi hỏi những cố gắng nỗ lực tổ chức, nơi nghệ sĩ trình diễn trước khi đòi hỏi nơi người thưởng ngoạn.

Sân khấu và phòng trà

Như ở trên chúng tôi đã trình bày, sân khấu Việt Nam ngày nay được trang bị một số dụng cụ âm thanh, ánh sáng khá tối tân. Tuy nhiên sân khấu Việt Nam vẫn còn nhỏ hẹp và làm việc trong tinh thần thủ công nghệ. Các trang bị tối tân chỉ ở mức độ nhỏ và rời rạc đê khi nghệ sĩ trình diễn, khách thưởng ngoạn thấy rõ hết các khuyết điểm của sự thiếu thốn phương tiện cũng như tổ chức. Khán giả vừa xem nghệ sĩ trình diễn vừa thấy người điều khiển chương trình và những người khác vội vàng, cuống quít chạy qua chạy lại, gây tiếng động ồn ào, có khi ồn cả tiếng cãi nhau được khuếch âm qua loa phóng thanh.

Trong năm qua, người ta thấy số rạp hát dành cho các cuộc trình diễn tàn nhạc cũng như cải lương không tăng giá trong khi có thêm một số phòng trà. Giải thích cho sự kiện này, một số người kinh doanh trong ngành trình diễn trên sân khấu cho biết, sự thiếu hụt về tiền bạc của đồng bào quần chúng trong khi vật giá mỗi ngày một leo thang khiến họ phải quen đi các hứng túc của văn nghệ đem đến cho họ và lúc nào cũng ăn cầm chờ đón họ.

Phòng trà, nơi trình diễn nhỏ hẹp hơn nhưng ấm cúng hơn, thân mật hơn vẫn sống được dù khách thưởng ngoạn phải chi một khoản tiền nhiều hơn, bởi đó là nơi dành cho những người không nề nại chi phí một vài ngàn. Một diễ

đặc biệt của ngành kinh doanh này là nhiều người VN đã bỏ chạy sau một thời gian hoạt động, trong khi đó các tay kiêm doanh Hoa kiều nhào vào. Những người này đã thuê nghệ sĩ và các nhà tổ chức Việt Nam làm việc cho họ. Đại đa số các phòng trà hiện nay tại Saigon đã hoạt động dưới hình thức này. Cũng những phương tiện ấy, cũng những nhân sự ấy, khi nhà kinh doanh VN khai thác thì kêu không có lời phải dẹp tiệm, đê Hoa Kiều nhảy vào khai thác thì vẫn thấy các hoạt động trình diễn điều hòa, nghệ sĩ và nhân viên lành lương đúng kỳ hạn.

Cùng với kỹ thuật sân khấu, kỹ thuật trình diễn của các nghệ sĩ quen thuộc không có gì mới lạ, 1 vài bản nhạc đơn ca hay hợp ca, một vài Show sexy thô tục, một vài vũ điệu động tác nghèo nàn quê kệch, cảnh trí xài mòn từ năm này sang năm khác...

Ông bầu kiếm ăn cò con

Nhìn vào hiện trạng của ngành ca nhạc, người ta thấy ngành này không phải là không có cơ hội tiến xa hơn nữa, nhưng vì óc thiển cận của các nhà kinh doanh và của nhà tổ chức, người ta vẫn thấy ngành này gần như đứng yên một chỗ. Sống

ở thời đại mọi sinh hoạt có thể lỗi thời và bị vượt qua chỉ trong một thời gian ngắn, các sinh hoạt văn nghệ trình diễn xưa ta hiện còn quanh quẩn trong lối kiếm ăn cò con.

Tham dự một đêm văn nghệ khán giả thưởng ngoạn ai cũng đều mong được hiện diện trong một bầu khí mới lạ độc đáo. Người ta có thể khám phá ra được những nét mới lạ cả trong những tiết mục cũ được trình bày lại nhiều lần.

Người ta yêu cả những cái cũ ở trong một khung thời gian mới.

Nhưng nhìn nghệ sĩ trên sân khấu, người ta thấy nghệ sĩ trình diễn chẳng có liên hệ bao nhiêu trên sân khấu. Họ thật lạc lõng, thật cô đơn. Có người cho chúng tôi biết họ rất tủi thân khi trình diễn trên các sân khấu như hiện trạng. Vì sinh kế, họ phải kéo dài công việc trong sự buồn nản dù họ rất yêu nghề. Chúng tôi e rằng nếu các nhà tổ chức, các ông bầu sân khấu, các nghệ sĩ nếu không xét lại ngành hoạt động của mình một cách toàn diện mà xé các khuyết điểm thiếu sót, ngành này dần dần bị đám đông quên chung xa rời.

QUẾ CHI



HÌNH ẢNH QUẾ HƯƠNG : Lăng Khải Định với các tượng quan phủ nõ bằng đá và lối kiến trúc mang nặng ảnh hưởng của phuông Tây.

(A.D)

ĐIỆN ẢNH

KIM CƯƠNG : Nữ tài tử khả ái miền Nam

bé trên tay kèm chai sữa để mừng lễ thọ lục tuần của bà Từ Cung, thân mẫu của vua Bảo Đại bấy giờ,

Đến năm 10 tuổi, khi cụ Phước Cường thân phụ của Kim Cương qua đời, Kim Cương được gửi vào ăn học tại trường Nhà Trắng Saigon.

Nhắc đến Kim Cương, nhìn Kim Cương diễn xuất, người lục tỉnh đang phả ly hương bỗng thấy bùi ngùi nội sầu buồn nhớ quê hương.

Qua Kim Cương, người lục tỉnh chợt thấy lại cả một trời quê mẹ phủ sa miền Nam: đôn hậu thật thà.

Hình ảnh cô gái miền Nam với khăn che nắng, với tình yêu chân thật nồng nàn, xuất hiện trong vườn Sầu Riêng, tắt nước trong tiếng dừa xanh bóng, qua chiếc cầu tre, hay trên chiếc xe đạp qua các kinh rạch trong một đêm trăng sáng và giọng hò cất cao trên sóng nước sông Hậu, sông Tiền...

Những hình ảnh đó, hầu như đã thể hiện thật nồng nàn qua hình ảnh của Kim Cương.

Đi hát từ trong bụng mẹ

Điều đặc biệt, là Kim Cương đã mở mắt chào đời tại đất Thanh Kinh, bên giòng sông Hương bên núi Ngũ Cốc đồi Huế. Các bậc sinh thành của Kim Cương vốn sống cuộc đời nghệ sĩ nên theo đoàn hát xuôi ngược giang hồ từ Nam ra Trung. Kim Cương đã nhiều khi nghĩ rằng mình đi hát từ hồi còn trong bụng mẹ! Theo lời kể của Bà Bảy Nam thân mẫu của Kim Cương thì K.Cương đã ra mắt khán giả cổ đờ từ lúc mà tuổi đời mới chỉ... một tháng tròn mà thôi. Lúc đó, đoàn hát diễn tuồng (quán âm Thị Kính), Kim Cương «thủ vai» con của Thị Mầu, được Thị Mầu

sống và mộng ước đó có lẽ đã thành thực tế, nếu không có một mùa hè no...

Đến một kỳ bão trường kia, KC về thăm đoàn hát của bà Bảy Nam và bà Năm Phi đang lưu diễn tại lục tỉnh. Một đêm khi đoàn hát đang trình diễn, thì bèn ngoài Pháp và Việt Minh «đụng độ» bắn nhau. Khán giả bị bắt buộc ngồi lại ráo không được về, và để làm vui cho khán giả, KC phải ra trình diễn và thành công bất ngờ. Từ đó KC đi hát luân.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ đoàn cải lương Năm Phi — Kim Cương, KC đã chuyển qua thoại kịch. Rồi bước sang nhịp cầu điện ảnh, cho đến ngày nay.



Kim Cương với bà Bảy Ngọc trong «Ngọc Bồ Đề» (1955)



Kim Cương đi thăm tiền đồn



Một trong những nữ tài tử đầu tiên của Điện ảnh Việt Nam

Bước chân vào lãnh vực điện ảnh. Kể cũng đã lâu lắm rồi, từ năm 1954 kia. Kim Cương được xem như là một trong những nữ diễn viên đầu tiên của điện ảnh Việt Nam.

Cuốn phim đầu tiên mà KC diễn xuất là «Lòng nhân đạo» cùng với anh Trần Văn Trach do hãng Mỹ Phương của bà Trần Văn Trai và đạo diễn Hàn Văn Tây.

Giai đoạn lúc bấy giờ (54-56) điện ảnh VN đã khai thác các đề tài cõi tích, thần thoại, và KC đã lần lượt xuất hiện trong các phim «Thoại Khanh Chàu Tuấn», «Lâm Sanh Xuân Nương», Lưu Bình Dương Lễ», «Ngọc Bồ Đề» và rất nhiều phim thần thoại khác của hãng Việt Thành.

Sang đến năm 1956-1959, KC xuất hiện trong «Duyên bích câu», «Bè bàng», «Mưa rừng», «Ngang trái» của Alfa Film, và «Con gái chí báng», «Lỡ bước sang ngang», «Thuyền ra cửa biển», «Ảo ảnh» (mười mấy năm

sau mới mang chiếu) của hãng Mỹ Vân.

Kim Cương đã diễn xuất thật nhiều, trong vòng 14 năm qua, cô đã xuất hiện trong 36 cuốn phim vừa ngắn vừa dài. Đây là một thành tích đáng khen cho một tài tử điện ảnh Việt Nam.

Sang năm 1971, công ty điện ảnh Kim Cương ra đời. Cô cho biết, với công ty này, cô đã gặp phải nhiều công kích, cho rằng cô hùn vốn với Ba Tàu. KC đã tỏ ra bình tĩnh và tự tin rằng, với số vốn do nhiều người góp lại, bất kể là Tàu hay Mỹ hay ai đi nữa, Kim Cương vẫn sẽ làm phim VN và ca tụng quê hương Việt-Nam thân yêu.

Đối với Kim Cương, năm 1971 vừa qua là một năm quả bận rộn «Vừa làm giám đốc hãng phim, vừa chạy tài tử, mày móc, ôi, cứ quỳnh người lên!»

Cùng năm vừa qua, công ty điện ảnh Kim Cương đã cho ra đời «Biển động» và «Mưa trong Bình Minh» với Thanh Thúy, Bạch Tuyết, Nguyễn Văn Tường và Huỳnh Thành Trà.

Được hỏi về các phim hài hước nhất từ xưa đến giờ Kim Cương cho biết đó là «Biển Đông và Mưa Trong Bình Minh». Đặc biệt là «Mưa Trong Bình Minh» đã quay toàn hình ảnh miền quê VN - trên các con sông rạch tỉnh Vĩnh Long.

Soạn giả hay nhất năm 71

Theo Kim Cương trên bước thang trào của cuộc đời nghệ sĩ cô đã nhận được nhiều giải thưởng của nhiều nơi trong và ngoài nước. Tuy nhiên trong đời KC, hai giải thưởng làm cô cảm động nhất là «Xã hội Bội tinh» và «Giải thưởng soạn giả hay nhất năm 71» do Trung Tâm Văn Bút VN trao tặng mời đây.

Ngoài thi giò dành cho nghệ nghiệp, KC vẫn thường âm thầm hoạt động trong các công tác xã hội, và hay đến tiền đồn an ủi các chiến sĩ. Với «Xã hội Bội tinh» KC sung sướng cho rằng cô đã phần nào đánh tan được thành kiến từ lâu vẫn gán cho giới nghệ sĩ chỉ biết khóc mướn thương vay vả hưởng thụ mà thôi!

Thích Saigon và Pháp

Được hỏi về những nơi đã qua trên bước đường lưu diễn, cô Kim Cương cho biết:

Cô đã có dịp sang Pháp trong 1 năm (54-57) và được giáo sư Trần Văn Khê hướng dẫn di trình diễn



Kim Cương cùng đạo diễn Nguyễn Văn Tường đi tìm cảnh để thực hiện «Mưa Trong Bình Minh».



Kim Cương nhận giải thưởng «soạn giả hay nhất» từ ông Quốc Vũ Khanh, Hội Thờ Truyền. Người đứng bên trái là Linh Mục Thành Lăng.



văn nghệ VN tại Đức, Thụy Sĩ, Ý. Rồi sau đó, cô thăm Hồng Kông và Nhật Bản.

Trong những nơi đã từng đi qua tài tử Kim Cương nghĩ rằng cô có cảm tình với Balé nhiều hơn cả, vì cô đã lưu lại đây những 2 năm trước. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa với Kim Cương, Sài Gòn vẫn là thành

đã tiến bộ thật nhiều trên phương diện kỹ thuật. Thế nhưng nội dung các cuốn phim sau này thì lại tầm thường, tầm thường hơn cả các phim VN ngày xưa!

Điều nguy hiểm nhất cho điện ảnh VN hiện nay là phải cạnh tranh với các phim ngoại quốc. Phim VN thua kém mọi mặt, và điện ảnh VN cần sự giúp đỡ của chính phủ rất nhiều.

Ước mơ có con và đất nước hòa bình

Trong năm mới, Kim Cương đang dự định làm việc thật nhiều; cô đang sắp khởi quay «Nước mắt quê hương» tại Việt Nam và tại Pháp trong vài tháng tới đây.

Một thoáng bồi hồi. Kim Cương cho biết suốt một thời gian dài, cô đeo đuổi theo sân khấu đã lâu, sẽ có một ngày nào đó, Kim Cương sẽ xin phép khán giả để trở về sống cuộc sống riêng trong thế giới của mình, vì tâm hồn Kim Cương thích gần gũi thiên nhiên và yêu cuộc sống trầm lặng. — Niềm mong mỏi tha thiết nhất của Kim Cương hiện nay là có được một đứa con. — Đối với Kim Cương hình ảnh đẹp nhất, thiêng liêng nhất là hình ảnh bà mẹ đang phải đi gần cái chết để tạo ra sự sống cho đứa con của mình.

Kim Cương cũng cầu mong đất nước hòa bình sớm phút nào hay phút đó.

VÂN-NGUYỄN



HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG : Đồi cát Mũi Né với những đường nét huyền ảo không ngừng lôi cuốn các du khách trong và ngoài nước.
(Bùi Văn Mão)

Nhiếp ảnh

(Tiếp theo trang 18)

bị ngăn cách bằng cả khói đà mài kiên cối. Xung quanh anh còn những chàng trai đất Việt nằm xuống vĩnh viễn như anh. Em đến với anh trong màn đêm ảm đạm buồn thảm như mối tình dang dở của đôi ta. Em đến với anh trong vẻ đơn sơ chân thành, không nhang đèn, không hoa quả, không cả giọt nước mắt, vì anh đã từng nói với em rằng anh không thể chịu được những thứ đó. Em cũng không muốn đến với anh trong dáng vóc khêu gợi của tuổi đang thi, vì như thế sẽ làm tủi lòng anh hơn, như luồng gió thổi qua đã làm phùng vạt áo em.

Bây giờ anh hãy nhìn lại gần em chút nữa, đừng để ngoại cảnh xen vào nhiều quá. Đó, Em có phải là người em gái hiền thực năm nào của anh chàng?

Bóng nắng

Anh thường cho em là tượng trưng của trẻ trung, tươi mát với ít nhiều cao sang. Anh muốn chụp cho em một ảnh chân dung, mà phải tựa vào khóm tre để tiêu biểu cho sự cao trọng của bậc quân tử. Em không dám có ý nghĩ cao xa đó, nhưng lúc nào cũng muốn chiều lòng anh. Em nhắc khéo anh nếu chụp hình bán thân thì nhớ đến phần quan trọng của phụ nữ không kém gì hàm râu của đàn ông. Bây giờ xem ảnh, em thấy anh chụp đầy đủ thật. Quá đầy đủ là khác. Phải chăng anh muốn ghi nhận cả tòa nhà cao cẳng minh ở ? Phải chăng anh muốn diễn tả vẻ xum xuê cụm tre trước nhà ? Hôm ấy nắng đẹp quá hở anh, dù nắng đã cao quá rồi. Em còn nhớ anh nói nhò dùng phim có độ nhạy sáng cao, nếu không thi nguy rồi. Em rất thích ảnh này, nhưng mấy người bạn em nói rằng vì nắng đỗ nhiều quá, nắng trên cánh tay, nắng trên thân tre, nắng nhiều trên ngực và nắng chói căng nhà thành gương mặt em kém cõi động, kém rực rỡ. Còn điều này em muốn nói riêng với anh, lồng neo giả dài quá đỗi khi là một trổ ngại, như bén mắt mặt. Em muốn dựa vào thân tre thoái mái, nhưng cây tre lại đè úp xuống em. Bây giờ xin đề nghị anh cắt bỏ hết những cái lăng nhăng chỉ còn gương mặt em xem sao. Còn vài đốm lăng trắng bèn trên đầu em, anh có thể dùng mực pha loãng mà chấm cho lì đi, phải không anh ?

Nghỉ ngơi

Miền Tây chúng mình trù phú với đất đai phi nhiêu. Miền Tây với đất thấp, thích hợp cho lúa mạ và cây trái mà những thứ này lại cần có nước nội sông ngòi nhiều. Đây là con sông điện hình cho sông ngòi miền Tây, có thể là sông Ô mòn, Phong Phú. Nếu ở trên bờ có nhà cửa, vườn tược, ao cá cố định thì trên mặt sông cũng có nhà thuyền và ao cá di động để sinh sống tùy vùng, tùy lúc. Cỏ cát nhung trạm bản xăng nhớt cho các loại ghe xuồng chạy máy, đuôi tôm.



Nghỉ ngơi

Bức Nghỉ Ngơi, bạn Giu khéo chụp lúc trời còn sớm, và lựu lúc ít có sinh hoạt nhất trong khung cảnh. Chiếc thuyền chài neo lại. Mành lưới trên sào chưa hạ xuống, công việc chưa bắt đầu. Tất cả còn nghỉ ngơi trừ người chụp ảnh. Chúng tôi tiếc vì ban đứng trên bờ sông chụp qua, nên ghe thuyền và cờ mành lưới có vẻ nhu dinh vào nhau thành những mảng đen nặng nề. Hơn nữa thuyền chài quá lớn trong khung cảnh không được đẹp mắt lắm.

Để nghỉ lán sau, bạn lựu góc cạnh khác, có thể xuống xuồng chụp ngược lại, dù chụp thẳng vào mặt trời, để sông có cát dài với nét viền cát đẹp hơn.

Mong được xem những ảnh mới của bạn.

LÊ VĂN KHOA

TIỂU THUYẾT PHÓNG TÁC của HOÀNG HẢI THỦY



GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

(TIẾP THEO)

— "Moa ngồi hàng giờ trước tấm chân dung ấy, thi nâng ngồi gần cà buồi không nói nửa lời, nét nắng những lúc ấy moa màng như đang sống trong một cuộc đời nào khác. Nắng như người bị ánh ấy thôi miên. Một lần moa nấp một chỗ dưới rình nắng, moa thấy nắng đặt một chiếc gương là cảnh bức hình nắng vừa soi nắng trong gương nhìn bức hình như để so sánh nắng giống chung nào với người trong hình. Người thiêu phụ bà nội đang ngày xưa có deo chuỗi bich ngọc ở cổ, vợ moa cũng đem chuỗi ngọc đó ra deo. Bà nội chài kiều tóc thắt lợp, lợp vì cõi xưa, vợ moa bắt chước chài kiều tóc đó.

— Tên bà cụ ngày xưa là gì ?

— Kiều Ngọc.

— Tên đẹp quá nhỉ ??

— Bà cụ là con quan ngày xưa mà. Quan đại thần nữa là.

— Vợ toa giống bà Kiều Ngọc ấy lâm ư ?

— Giống lâm. Moa đã nói giống như hai chị em

— Bây giờ tôi đặt lại câu hỏi — Mạnh nhìn thẳng vào mặt Thịnh — Toa sợ gì ?

Thịnh thở dài. Y đưa điếu thuốc lá lên ngâm đầu thuốc cháy đỏ như đó là một vật thật lạ.

— Moa thực sự không dám nói hết với toa những gì moa nghĩ. Điều chắc chắn là Dung, vợ moa, không còn bình thường như ngày mới gặp moa nữa. Nhiều lúc moa có cái cảm nghĩ là lุง là người đàn bà đang sống cạnh moa đó không còn là Dung, vợ moa nữa.

Mạnh gương cười và cố gắng lấy giọng vui :

— Không phải là vợ toa thì là ai ?? Bộ toa thực sự nghĩ rằng đó là bà Kiều Dung hay sao ?? Nếu toa nghĩ như thế thì toa chính là người điên chứ không phải nàng..Nào..Toa uống gì ?? Nhà có sẵn rượu đây. Không nhiều nhưng tạm đủ..Porto ? Cinzano ? Martini ?? Hay Cognac ?

— Cho moa ly Porto.

Mạnh đi sang căn phòng nhỏ bên cạnh, nơi đặt chiếc tủ lạnh, mở tủ lấy rượu. Thịnh hỏi với sang :

— Còn toa thế nào ?? Quên mất chưa hỏi, toa đã vợ con gì chưa ?

— Chưa — Mạnh đáp — Chưa, và chắc sẽ không bao giờ có.

— Tình cờ moa được biết rằng tao đã bỏ nghề cảnh sát.

Im lặng một lát. Sau đó, Thịnh lại hỏi :

— Tao có cần giúp đỡ gì không ?

Thịnh đến đứng bên khung cửa nhìn vào căn phòng nhỏ, nơi Mạnh đang rót rượu vào ly.

— Tao ở đây một mình cũng thích đây chứ ? một lần nữa moa thành thật xin lỗi đã tới đây kể lể với tao về những chuyện rắc rối, phiền muộn riêng của moa. Thực ra nhiều lúc nhớ anh em cũ, muốn gặp lại nhau ôn lại chuyện xưa, nhưng moa bận qua, như hôm nay chẳng hạn, lẽ ra moa phải cho người đem thư tới tao trước...

Mạnh quay lại đưa ly rượu cho bạn. Chàng cảm thấy dễ chịu hơn lúc mới gặp lại Thịnh nhiều. Mọi lời khó nói đều đã được nói ra, họ chạm ly và uống đứng trước mặt nhau.

Đứng trước mặt như vậy, sự khác biệt của đôi bạn nổi bật lên. Thịnh thấp và to ngang, bụng đã lớn, trông rõ ràng là một ông chủ buôn. Nhưng sự giàu sang của Thịnh dù sao cũng không hiện lên rõ quá, vẫn còn cái vỏ học thức bao bọc Thịnh. Thịnh chưa đến nổi khả ố như những tên nhà giàu lầu mанс, dốt nát hơm của. Còn Mạnh ngược hẳn với Thịnh, Mạnh gầy và cao. Như một cái cây.

« Sau cuộc chiến tranh này, nó sẽ giàu bạc tỷ. » Mạnh nghĩ như vậy về Thịnh và cảm thấy bất mãn với chính mình qua ý nghĩ không xứng đáng ấy. Chàng không phải đi lính nhưng chàng vẫn không thể lợi dụng sự vắng mặt của người khác để làm giàu được.

Mạnh đặt ly rượu của chàng xuống bàn :

— Nhận lời giúp tao, moa có thể bị mất ăn mất ngủ trước khi tìm ra sự thật. Ma sự thật thì không bao giờ tìm ra. Đó là cái khó, cái khó của bọn làm nghề điều tra ở cõi đời này. Tao gấp vợ tao ở đâu ? Trong trường hợp nào vợ chồng tao gấp nhau và thành vợ chồng. Nữ cười hả lòng nở trên môi Thịnh. Nữ cười ấy cho Mạnh biết rằng chàng vừa hỏi đến một đề tài làm bạn thích thú.

— Gặp nhau trong một trường hợp khá thơ mộng. Thịnh nói — Bên bờ sông, ở một nơi gần Sở Thủ. Hôm ấy moa phải vào có dự một cái lễ gọi là Lê Giỗ Tô. Moa đại diện cho một Hội cần phải có mặt trong buổi lễ để Thủ tướng hỉ lòng. Năm ấy moa còn phải làm đại diện cho thiên hạ, chưa được như bây giờ moa có quyền bảo kê khác đi đại diện cho moa. Nhưng cuộc lễ kéo dài năm quả, moa lên ra đi về phía bờ sông. Moa cứ theo bờ sông đi ngược lên mãi và moa gặp Dung ở đó...

— Nàng vào đó làm gì ?

— Nàng vào đó vẽ. Hội họa Nàng đang họa cảnh bờ sông. Vợ moa biết nhạc, biết vẽ, biết dù thứ nhứt thế gi cũng biết ít thôi, không dù đem ra khai thác đề sống nếu cần. Như da số những cô con gái nhà giàu khác, vợ moa được học nhiều thứ, có chiều tài, nhưng chỉ là tài vật.

CÒN TIẾP

CHƯƠNG II

Quá trưa, mụ Tâm Thành đưa Nhiên về nhà thì đã thấy mẹ của Nhiên ngồi đợi ở phòng khách mụ Tâm Thành ngạc nhiên :

— Sao mày còn ngồi đây ?

Mẹ của Nhiên hình như không đe ý đến câu hỏi của mụ Tâm Thành, mụ ngâm con gái, con bé đẹp ra, đẹp lộng lẫy, mụ không thể ngờ được mụ là sinh được một đứa con gái xinh đẹp như vậy, mà mụ mờ to nhìn con gái không chớp :

— Nhiên đó hả con ?

Mụ Tâm Thành biết bạn mình ngạc nhiên về nhan sắc của con gái, mụ quên biến đi câu hỏi vừa qua, mụ cũng ngâm Nhiên, hỏi bạn :

— Mày thấy nó sao ?

— Đẹp quá, đẹp không thể tưởng tượng得出. Mụ Tâm Thành khoái chí :

— Gái nào có nhan sắc cẩn bản một tí vào tay tao cũng biến đổi hết, thành chim sa cá lặn ngay lập tức.

Nhiên khép nép ngồi xuống một bến ghế, mụ nàng và mụ Tâm Thành chỉ nói chuyện về nàng, mụ nàng không thể ngờ rằng nàng lại trở nên xinh đẹp đến như vậy, bây giờ thì mụ lại lên tiếng khuyên nhủ con :

— Nhiên à, mày làm đây với thím Tâm may rắng nghe con, phải thiệt là ngoan ngoãn, thím Tám cũng tựa như mẹ mày, đừng có điều gì e ngại hết.

Mụ Tâm Thành lên tiếng :

— Mày khỏi phải nói mà, với tao thì không có đứa nào ghét tao hết trọn, mày hỏi thử coi khuya Saigon này có chủ chúa nào được như tao không.

Mụ Tâm Thành quay lại với Nhiên :

— Thời vô ngủ đi con, ngủ đi để lấy sức, đêm nay con mệt lắm đó.

Mẹ của Nhiên hỏi bạo :

— Nó tiếp khách đêm nay sao ?

— Ủ nó phải tiếp đêm nay, khai trương mới mà. Mẹ Nhiên nhồm hỗn người lên :

— Thế hả, thiệt hả ?

— Thiết chớ bộ tao nói chơi sao, nói chơi làm gi ?

— Nhân vật nào vậy ?

— Một ông lớn, mày biết rằng gái của tao chỉ tiếp những ông lớn mà thôi.

Mẹ của Nhiên nghĩ đến dĩ vãng làm diêm của mình, tiếp những ông lớn, đó là một việc khó khăn, nhưng ông lầu hầu hết là khó tánh khó nết, già không phải chỉ vỏ phòng nằm ườn ra là xong, những ông lớn không bao giờ chịu thử gai do.

Mụ Tâm Thành vẫn oang oang cái nết :

— Một ông tướng mày biết không, không phải thứ thường, chiều này ông cho lính lái xe ra đưa con Nhiên về, sáng ngày mai sẽ trả về,

Mẹ của Nhiên càng thèm lo lắng :

— Nè mày à, tao sợ con Nhiên nhà tao còn mua nó không thông thạo món nghè rồi làm phát lòng ông tướng thì mệt cho mày và cũng cho nó luôn.

Mụ Tâm Thành cười khích khích :

— Mày đừng có lo, tao đã có lời nói trước với Ông tướng, tao đâu có thể huấn luyện được nó ngay.

truyện dài

KẾ / BẢN / MÀU

nguyễn thụy long



— Nói thiệt với mày, tao chán về nhà tao, mà náo nhà đâu có ra nhà khỉ mốc gì ?

— Ở ờ, vậy thì nầm đây ngủ đi, mày có thể nầm ngoài này ngủ được, tao cũng mệt quá rồi.

— Mày đi ngủ sao ?

Mụ Tâm Thành đứng dậy ngáp một cái, mẹ của Nhiên lên tiếng gọi nhỏ :

— Nè Tâm...

Mụ Tâm Thành quay lại :

— Chi vậy ?

— Nếu có thể mày cho tao mượn...

Mụ Tâm Thành cau mặt :

— Mượn gì nữa ?

Mẹ Nhiên cười cău tai :

— Cho tao mượn thêm mấy ngàn đồng nữa tao mua gì về cho lũ trẻ ở nhà rồi sẽ trả vào tiền con Nhiên sau.

Mụ Tâm Thành cau có :

— Mới đưa mười ngàn bạc hồi sáng mà bây giờ đã hết rồi sao ?

— Thì tao đã nói với mày đó, tao kẹt may quần áo hết trọn rồi.

Mụ Tâm Thành khẽ chịu, mụ nhìn người bạn cũ :

(CÒN NỮA)

THÀY BÓI GIAO CHỈ

(Tiếp theo trang 7)

Nhà quý thuật Đinh Sơn

Các bạn đọc báo thường thấy một mesur thầy bói rất chịu khó đăng quảng cáo. Mesur đó là Mesur Đinh Sơn. Trên tờ Sóng Thần mới đây có đăng cái hình của ông này tay bắt ấn ngồi trên con dao mả tấu đậm thẳng vào hậu môn coi ghê thấy mồ.

Nhà tướng số DS khoe «không hỏi tên tuổi mà biết tên tuổi, vợ con ra sao, tại sao hiến muộn». Không cần hỏi tên mà phảng phất gọi được tên người lạ thì tài thánh rồi. Nếu quả thật ông này có tài thánh sâu quỷ khốc áy, CIA Mèo đã phải đem cả triệu đô la lời mời thầy gia nhập để thầy trở tài bút tinh bão Cộng Sản. Nhưng người từng đến thử tài DS đều công nhận đương sự có tài, nhưng không phải tài coi bói mà là tài làm trò quý thuật.

Đinh Sơn có một số trò vật có thể làm ngạc nhiên dân ông và dân bà kinh sợ. Đương sự không hỏi tên tuổi thánh chủ nhưng thánh chủ phải viết tên tuổi mình ra một tờ giấy nhỏ, cùng với những chyện đang thắc mắc muốn hỏi thầy. Tờ giấy này được bỏ vào cái hộp sét đặt ngay trên bàn, giữa thánh chủ và thầy. Thầy đưa một cái dày điện loại dày cầm magnetophone cho thánh chủ nấm một đầu trong lồng bàn tay, đầu kia thầy nấm, ra cái điều bất nhàn điện từ lồng bàn tay thánh chủ. Thầy tập trung tư tưởng và thầy cũng viết ra giấy những gì thánh chủ đã viết. Không cần biết tên thánh chủ là gì nhưng nếu thánh chủ viết trong giấy «Tên tôi là Kéo. Tôi bị mất tiền, muốn biết ai lấy trộm của tôi...» Thầy sẽ viết lại đúng như thế. Tổ sư thầy cũng không đọc được tên ghi trong căn cước của thánh chủ. Nhưng làm cách nào thầy đọc được những chữ thánh chủ viết trong tờ giấy nhỏ bỏ trong cái hộp sét đó? Chắc chắn là thầy phải đọc trộm được tờ giấy đó. Và đó là tài riêng của thầy.

Khi đã biết được chuyện làm thánh chủ thắc mắc do chính thánh chủ khai ra, DS bèn gạ thánh chủ mua bùa ngải. Chẳng hạn như với những bà chồng co vợ bé, đang muốn chiêu hồi ông chồng, đến và khai ra với thầy, thầy bèn đầy nhẹ: «Ông chồng bà đang mê người đó. Tôi có thể giúp bà làm cho ông ấy hết mê và sớm trở về với bà. Tôi có quen một ông thầy giỏi hay lâm vừa mới ở trên núi xuống. Nếu bà muốn, tôi có thể xin bùa đùm bà.. Ông ấy sẽ về ngay..» Thánh chủ đan bà đang lo mắt chồng sẵn sàng chỉ ra vài ngàn — bây giờ với thời giá chắc phải trả vài chục ngàn — nhớ thánh xin dùm cho bầy cái bùa, không những chỉ làm sao cho chồng mình hồi chánh mà thôi, nhiều bà eay cù còn xin Thánh làm sao cho tình địch của mình thánh bại, danh liệt, bị xe mười bánh cán lòi ocz hoặc bị bể hối đồng cho nả cái giận này.

Chú tịt NBL kính tặng

Nhin chung tinh hinh giới boi toan Giao chi hiện nay, người ta thấy đương như thánh bói mù không

còn ăn khách nữa. Thánh bói đồng khách bây giờ là thánh bói sáng, phải đấu hót hay, ăn nói lưu loát. Một trong số thánh bói sáng khá nổi tiếng bây giờ là Thánh Vũ Hùng ở đường Ng Trãi, Sg. Ông này có vẻ là Tầu lai, hays còn trẻ, chỉ độ ngoài 40. Ông vừa coi Tử vi lần coi tay và bài Tây: Từ vi đề biết cả đời, coi chỉ tay để biết tính nết và coi bài Tây để biết chuyện sắp đến trong thời gian gần. Cách đây 5 năm, một quẻ hắc bà lăng (từng áy thử của thánh VH) chỉ là 1 bò, nhưng nay thi thánh đồng khánh rồi, mỗi quẻ phải một sín và khách tại hơi muộn một chút là về, mai trả lại. Tại phòng tiếp khách của VH có treo một bức tranh sơn mài, lạc khoản của trang này ghi hàng chữ:

Ông Nguyễn Ba Lương
Chủ tịch Hạ Nghị Viên
kinh tặng
Nhà Tướng Số Vũ Hùng

NGƯ TÙ TÙ



Giống nhau

Trong một bữa tiệc, người đàn bà nghiêm túc, nghiêm hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh:

— Vậy bác sĩ, ông có biết cái thằng cha đâm đằng ngồi phía kia hay không?

— Trời ơi, sao tôi lại không biết? Em trai tôi đe dọa ba.

— A! Sao mà tôi tối ứa thế nhỉ? Trông hai người giống nhau như 2 giọt nước!

Ai hơn?

Trong một bữa tiệc cười, hai bà vừa ăn, vừa nói chuyện với nhau về c. uyện qua mìng và dân, chử rẽ.

Một bà nói:

— Tôi cho các cháu một bộ đồ trà để cho lũ người dùng.

Bà kia nói lời:

— Còn tôi, tôi mìng các cháu một cái bàn ăn đủ chỗ cho những hai chục người cơ.

Dứt lời, bà ta quay sang hỏi ông già ngồi bên cạnh:

— Thế còn bác, bác mìng cho các cháu món gì thế?

Ông cu chậm rãi trả lời:

— Tôi ẩy à? Tôi sám cho chúng nó mìng cái muỗng để xúc đường pha trà cho ít ra cũng vài chục tách là it!

Tương số : Phong trào đang đại phát!

(TIẾP THEO TRANG 10)

đang này không quảng cáo rầm rộ như ông Bạch Vân, nhưng khách hàng cũng không kém. Ngoài tài xem chi ra, lấy tử vi ra ông còn kèm thêm nghề địa lý, chọn huyệt tu hương xay cát nhà cửa.. Ông Sơn Đầu Mã Ngao Long Mã Cơ Sanh tại đường Lưu Xuân Tín (Mã Ngao Long : Loài ngựa phải phủ phục trước mặt rồng) Không hiểu ông này có phải bão là toàn thè bốc sú ở Saigon Cholon này đều chỉ là loài ngựa phải phủ phục trước mặt ông là loài rồng hay chẳng? Tài ông thì cao như thế, mà không hiểu có phải vì con người mà phàm mắt tục không biết đến bậc tiên tri hay sao mà ông bắt buộc phải hành thêm một nghề thứ hai là chữa trị bệnh tật nhang, mụn cóc.. mồi ứ sống,

Có nhiều vị bốc sú ngoại nhập khi nhận thấy có thể mọc rẽ tại Việt nam, đã định cư hẳn tại đây. Đó là trường hợp của Bốc sú Hà Thiết Ngôn (có nghĩa là anh chàng họ Hà nói đâu đúng đấy không có sự sửa đổi). Đại lục Tiên (ông tiều ở vùng đất liề..). Tiên này là tiên hút sách hay tiên gì thì tác giả cũng không hiểu nổi. Chỉ có một điều cần biết là nhìn tên tuổi mấy vị bốc sú Cholon rồi so sánh với qui vị ở Saigon, qui vị sẽ thấy một sự khác biệt ngay. Dân Chợ lớn thì cần những cái tên có vẻ huyền bí quỷ khốc thánh sầu, trái lại qui vị «sò mu rùa» ở Saigon thì có cái tên nghe oái oè là hơn như Huỳnh Liên, maître Khánh Sơn, Huỳnh Linh Tử.. nghe như tên con gái thơm như mít không bằng.

Ngoài các băng bốc sú có trưng bảng hiệu bói toán, cơ sở làm ăn đàng hoàng, ở Chợ Lớn còn có trên một số nhà Đồng Bóng kiêm nghề bốc sú. Thị dụ như xác Natra ở một hòn nô gần Ngã Bảy. Bà xác này lúc xưa chỉ là một cô bé bán nước mía ở lề đường, sau một thời

gian buôn bán lỗ lỗ phải dẹp tiệm nǚ nhà, nhà thi chảng qua chí là một túp lều ọp ẹp tựa sát vào hiên người. Thế mà dùng một cái không hiểu trời xui đất khiến sao lại dẽ cho Na Tra thái tử (một vị thần mà quý vị nào có đọc qua truyện Phong Thần của Tàu đều biết) nhập xác, dẽ cõi bà nước mía lem luốc ngày nօ uy nghi trở nên một cô đồng cho người quý lạy. Đặc biệt một điều mà tác giả bài này không hiểu nổi là tại sao với một người như cô bán nước mía (thuộc dòng đại bát hiếu, mỗi lần giận là sách cõi đánh đập vào lưng vào cõi mẹ già) lại được thần thánh nhập xác nói lời tiên tri và chữa bệnh ta cho người lành?

Hành nghề được trên hai năm, nhờ số tin đồn cõi bạc đến xin số đánh đề số đuôi, xin que, chữa bệnh tà.. mà chẳng mấy chốc, cô bán nước mía ngày xưa bấy giờ đã có nhà lầu ba tầng, phẩn son lòe loẹt.. khà giả, muốn sống đời sống huy hoàng không gì tốt hơn là liệng bút đi hành nghề ông đạo (xin lỗi ông Đạo Cầy) coi bộ ngon lành hơn cả.



Nhà xuất bản

SÁNG TẠO

đã cho phát hành toàn quốc

CÀY ĐÀN MIỀN ĐIỆN

tác phẩm đã đưa tác giả Takeya của M.chio lên đài vinh quang của văn đàn NHẬT sau đệ nhị thế chiến.

Bản dịch Việt ngữ trau chuốt của Đỗ Khánh Hoan

NHỮNG BÌA ĐẦY ĐẶC...

(Tiếp theo trang 19)

Vấn đề then chốt và cũng là sự thử thách thiện chí của Tàu đối với Mỹ hiện nay tập trung ở vùng Đông Nam Á này. Nếu Tàu từ bỏ chính sách để quốc đổi với các nước nhỏ bé ở Đông Nam Á thì Tàu muốn gì Mỹ cũng thỏa mãn hết, ngược lại trong một thời gian nữa nếu mà Tàu còn nuôi tham vọng thôn tính các nước Đông Nam Á thì Mỹ sẽ mượn tay người Á Châu giải quyết vấn đề Á Châu. Chính vì vậy mà trong chuyến Hoa du của Nixon vấn đề Đông nam Á không được Nixon thiết tha đặt ra, dù nhu cầu chấm dứt chiến tranh VN rất cần cho Mỹ và cho riêng Nixon trong mùa bầu cử sắp tới.

Tàu cũng biết rõ thâm ý của Mỹ, nên luôn luôn đề cao nắm nguyên tắc sống chung hòa bình giữa các Dân tộc nhỏ và lớn trên thế giới. Và nếu có một lời cam kết mật mỏ giữa Tàu Mỹ về vấn đề Đông Dương thì đó là lời cam kết của Tàu sẽ thôi chi viện quân sự cho Bắc Việt theo đuổi cuộc chiến tranh trường kỳ tại Đông Dương nữa. Trong chuyến Nga du sắp tới Nixon cũng chỉ đòi Nga giúp Mỹ có chứng cứ thôi, thì lập tức hòa bình Việt Nam vẫn hồi.



BỐI MỘT QUÈ CHÍNH TRỊ

(Tiếp theo trang 5)

Khi Điều 10 khoản 7 được Quốc hội thông qua, cả nước chờ đợi xem Ông Kỳ có ra được không. Một thầy tướng quả quyết Ông Kỳ sẽ không ra được nếu không chịu cạo bộ râu mép đi vì chính bộ râu mép được chăm sóc kỹ đó đã phá hỏng tướng quý của Ông. Bao nhiêu những gì có thể phát vào sự nghiệp của Ông đã phải dồn dập lại để nuôi râu. Một thầy tử vi lắc đầu bảo là cái số cả. Dù tướng Kỳ có ra ứng cử được cũng sẽ thua vì số của Ông Nguyễn Văn Thiệu lớn lắm. Ông Thiệu có (Tử Tý đồng quý). (sinh giờ tỵ ngày tỵ, tháng tỵ, năm tỵ) Trong nhiệm kỳ hai có năm Tý, nên Ông

sẽ tái đắc cử và vang.

Đối với các thầy tướng thi trường hợp của Ông Nguyễn Văn Thiệu là một trường hợp kỳ lạ Ông không có một lô tướng gì đặc biệt để có thể leo tới tận đỉnh vinh quang. May mắn bốc dịch thi cho rằng bản tử vi của Ông đã giúp Ông lên làm tới TT. Nhưng may Ông thầy địa lý thi lại tìm ra một điểm khác. Theo họ già đình Ông Thiệu đã đặt được một ngôi mộ phát. Ngôi mộ tam đại ở giữa hòn Nghiên và hòn Bút ở gần bờ biển Ninh Chữ, từ phía trong dãy Trường Sơn một con lạch chảy ra. Theo thầy Tà Ao tảo thời thi ngôi mộ đặt đúng vào chiếc lưỡi rồng

NHÌN THẤY TƯƠNG LAI

(TIẾP THEO TRANG 21)

thể là vừa rồi.» Hoặc: «Xin cậu giúp cho tên X được tai qua nạn khốn». — Không. Phải đi lính đi. Trốn lính làm sao tôi giúp.» Và người hỏi xén lên ra về.

Tới tối, tôi được «Cậu» nói ngay công tuổi đó phải không? Tôi đành váng vì đúng quá. «Cậu» nói tiếp: «ông bà năm nay không ở với nhau được đâu, mỗi người một nơi, sang năm mới đoàn tụ. Tôi hoảng quá, Lỗi lại, «Cậu» lại nói: «cứ đi không sao đâu, tốt đây». Vợ chồng tôi ra về, và tôi phỏng ngay đến Bộ Tư Lệnh, thi quà nhiên tôi lại được một vị đàn anh to lớn hơn vị trước xin với thượng cấp cho tôi về miền lục tỉnh làm việc. Giấy tờ đã lo cả rồi. Tôi vừa hoảng vừa lo. Thưa ra mọi việc có thể thấy được cả như vậy sao. Từ đó tôi không dám lại hỏi «Cậu» nữa mặc dầu không lú nào tôi quên được sự kỳ lạ này.

Việc thứ tư, chỉ mới đây thôi. Đầu năm tôi chui bà xã dẫn bà ấy đi coi bói. Ông thầy bói mù 2 mắt, khách rất đông. Đợi mãi phát chẩn, tôi được biết ông ta kiêm mấy trăm ngàn một tháng, và mời lấy cô vợ trẻ măng. Biết thế, tôi nghĩ bụng, vợ trẻ măng mà cả ngày ngồi đây coi bói, vợ ở nhà nó «an vui» làm sao bồi cho ra. Tôi có nói điều này cho vợ tôi hay, vợ tôi bảo «anh cầm bậy». Khi đến lượt tôi, ông thầy khấn vái một hồi, rồi giêng què, hai ba lượt không ứng, ông ta nói «ông bà không có què, xin lỗi khi khắc trở lại». Vợ chồng tôi ra về. Vợ tôi trách «tại anh nói vậy đó.» Tôi cười, không biết ông ta có bối được điều tôi nghĩ không.

TƯỜNG HUÂN

Tại số 53/18 đường Nguyễn Khắc Nhu
(Ngã tư Cố Bác — Nguyễn Khắc Nhu)

Châm cứu toàn khoa

Sáng 9 giờ — 12 giờ
Chiều 3 giờ — 6 giờ

BỆNH CẤP CỨU TIẾP THƯỜNG TRỰC

Nhật Ngữ Tứ Âm

Do 4 nữ giáo sư phụ trách,
cấp lớp đặc biệt, tuần 10 giờ trong 3 tháng
cho các s.v chuẩn bị du học tại Nhật

PHONG NGÚA

Ghe chốc, lờ lơi, gài túi dâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơn sài ngoài da mà hết
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN

GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG

Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phú Lâm—CHOLON — KNBYT số 3 — 9.5.63

Mỗi lần HO
tôi đều uống
Sirup
PECTORAL DRAGON

đang hút nước, hòn Nghiên hòn Bút
là hai chiếc nanh rồng thôi ra.

Một người thân cận gia đình TT
Thiệu cho biết Đại Sứ Nguyễn Văn
Kiều cũng lấy làm đặc ý về ngôi mộ
phát lớn này. Đại Sứ Kiều có khuôn
mặt tướng rất đẹp tướng. Mắt
phương phi, tai lợn, tiếng nói rát
to, sang sảng. Đúng là quý tướng.
Nhưng đại sứ Kiều lại chịu thua
nét tướng của Ông em làm TT vì
tướng Ông em có đặc điểm «Kiểu
Diện Bất Kiến Nhĩ» — nhìn mặt
không trông thấy tai.

Kè ra tướng số nói thì chắc phải
đúng. Nếu tướng số và phúc due
nhà Ông Nguyễn Văn Thiệu khiến
Ông đã làm tới chức TT, thì ta phải
nhận định rằng tướng số và mó
má Trần Văn Lè phải làm nghề
viết báo vậy.

KN số:
100 BYT/63

GIẢI PHẪU THẨM MỸ VIỆN

NHƯ HÀ

320 Phan thanh Giản - Saigon Đ.T. 92.807.

GIẢI PHẪU ĐỂ TÔ ĐIỂM SẮC ĐẸP.

GIẢI PHẪU ĐỂ CẢI TẠO TẬT BẨM SINH.

— Quý khách muốn Trẻ lại 20 tuổi, xin mời đến căng da mặt.

— Quý khách muốn trở nên kiều diễm với đôi mắt bồ câu, mũi dọc dừa, cằm chẻ, má núng đồng tiền, xin mời đến giải phẫu thẩm mỹ viện NHƯ HÀ.

— Đặc biệt và độc nhất Việt Nam, Giải phẫu thẩm mỹ viện NHƯ HÀ có sẵn:

— Nhiều khuôn mặt mẫu để lựa chọn.

— Chuyên viên thẩm mỹ phối hợp với Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ lựa chọn một sống mũi và đôi mắt phù hợp với khuôn mặt.

— Bác sĩ nội khoa thẩm mỹ phối hợp với bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ giúp quý khách có nét mặt đẹp kèm theo vẻ xinh tươi mơn mởn.

GIẢI PHẪU THẨM MỸ THUẦN TÚY

— Mắt 2 mí, mũi dọc dừa, cánh mũi gẹo, cằm lèm mà núng đồng tiền, cằm chẻ, môi trái tim, mắt bồ câu, căng da mặt, làm ngực lớn, nhỏ, bụng phệ v.v..

QUÝ VỊ SẼ HOÀN TOÀN HÀI LÒNG VÌ:

— Đây là nơi quy tụ nhiều bác sĩ bậc nhất Việt Nam và ngoại quốc, chuyên môn về thẩm mỹ và giải phẫu thẩm mỹ đủ mọi ngành để phục vụ tối đa cho sắc đẹp và sức khỏe quý vị.

— Với các tiện nghi tối tân đúng theo tiêu chuẩn y khoa.

— Với phòng tiện nghi có máy lạnh để quý vị ở xa nằm lại.

— Với sự niềm nở tru ái và mọi công việc làm với nhiều công tâm của các chuyên viên và phụ tá.

— Sau khi giải phẫu xong, có xe đưa về tận nhà.

MỞ CỬA SUỐT TUẦN

Từ 8 giờ 30 sáng đến 20 giờ tối.

Chỗ trang, Chỗ đèn...



ai uống cũng đều khen...



hương vị
thanh tao,
uống
với soda
nước đá,
thật mát
và
rất đã khát



ĐÓI

THẾ GIỚI CỦA CHỒI

123
Wason
DS 531
D642+



SỮA BỘT THỤY SĨ

MATERNA

Đầy đủ chất bồ dường
dễ pha - mau tan - thơm
ngon - tinh khiết tốt như
sữa mẹ

