

D 531  
D 642 +

ĐỐI

Hòa Bình  
lý tưởng



# ĐỒI

SỐ 121 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70đ  
TUẦN LỄ TỪ 2-3-72 ĐẾN 9-3-72

## ĐẶC BIỆT: HÒA BÌNH LÓ RẠNG

- HÒA BÌNH ĐÃ TỚI TẦM TAY NGƯỜI VIỆT : lý do gì nguyên
- HÒA BÌNH LÓ RẠNG ? BẰNG CÁCH NÀO ? : vương quốc bột

## CHÁNH TRỊ :

- ĐÀM THOẠI VỚI ÔNG HỒ :  
còn sốt • TÌM MỘT GIẢI PHÁP VN CHO CHIẾN TRANH VN
- KIỂM ĐIỂM 22 ĐỀ NGHỊ HÒA BÌNH TẠI VIỆT NAM
- NGÀY CHIẾN TRANH VIỆT PHẬP BÙNG NỔ : HỒ CHÍ MINH VỚI KẾ HOẠCH NAVARRE

## VĂN NGHỆ :

- VỤ LƯƠNG GẠT LY KỲ NHẤT TRONG LÀNG VĂN MỸ :  
hanguyên • GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT : hoảng hãi hủy
- NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG ;  
cung trich biền • KẾ BÁN MÀU : nguyễn thuy long

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NỘI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ • ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỒ BUỒN TINH HOA • THỜI SỰ THẾ GIỚI • THỜI SỰ TRONG NƯỚC • DIỄN ẢNH • NHIẾP ẢNH • S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :  
**Bà TRAN THỊ ANH MINH**  
Chủ trương biên tập  
**CHU TÙ**  
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh S.G.  
Đ.T. 22.323  
(Phát hành mỗi sáng thứ năm)

## Tìm một giải pháp V.N cho chiến tranh V.N.

Từ nhiều năm nay, khi nghĩ đến việc « giải quyết » cuộc chiến tranh Việt nam, chúng ta vẫn thường nêu các yếu tố quốc tế như là những yếu tố có tính cách quyết định. Không thể giải quyết cuộc chiến VN nếu các nước xung đột quốc tế, sự tranh chấp quyền lực giữa các cường quốc chưa được giải quyết.

Khi nhìn nhận yếu tố quốc tế rất quan trọng, chúng ta đã suy nghĩ về việc giải quyết cuộc chiến VN căn cứ vào các yếu tố ngoại tại và khách quan đó. Suy nghĩ một cách khách quan, hướng ngoại về chính sự sống và sự chết của mình, về chính số mệnh và tương lai của nòi giống mình. Tình cảnh đó quả là bi đát.

Hiện nay, các biến cố mới và chiều hướng mới trên chính trường quốc tế cho thấy ba cường quốc chủ chốt trong cuộc chiến Đông nam Á này là Nga Mỹ và Trung Cộng đang đặt được các nền móng thỏa hiệp giữa họ với nhau.

Cuộc chiến VN đối với họ sẽ chỉ còn là một vụ xung đột địa phương, sẽ không làm lệch cán cân thắng bằng quốc tế, không nhất thiết làm thay đổi được thế thỏa hiệp của họ. Họ không còn quyết «một mất một còn» với nhau, và cuộc chiến VN cũng không còn quyết định thế «mất còn» của họ.

Như vậy, điều khó khăn nhất trong việc giải quyết cuộc chiến VN bây giờ không còn là sự xung đột giữa các siêu cường nữa.

Trở ngại lớn lao nhất cho việc giải quyết chiến tranh, bây giờ, nằm trong sự xung đột giữa các phe phái trong nước Việt nam.

Hiện nay, giữa hai phe đương chiến ở VN không thể tìm thấy một ngõ thoát thỏa hiệp nào. Cả hai bên đều sợ một vụ thỏa hiệp nào đó cũng có thể nếu không khiến họ thắng trận cuối cùng, sẽ làm họ thua trận cuối cùng. Phía quốc gia lo sợ một cuộc cướp chính quyền của Cộng sản bằng chính trị sau khi đã đánh bại CS về quân sự. Phía Cộng sản lo sợ sẽ bị rơi vào tình trạng mất hết vốn liếng qua một cuộc bão cử gian lận và công lao chiến đấu hàng chục năm của họ bị tiêu tan.

Trước tình trạng nan giải đó, chúng tôi thấy cần đặt vấn đề :

Tìm các biện pháp để giải quyết chiến tranh Việt Nam, giữa những người Việt Nam với nhau, làm sao để tiến tới một sự thỏa hiệp mà không bên nào lo sợ bị thua, cũng không hy vọng toàn thắng.

Những giải pháp này phải vượt lên trên các thành kiến, mắc cảm sẵn có, vượt lên trên các chênh bài chủ nghĩa cũng như các khâu hiệu tuyên truyền. Tất cả chỉ nhằm vào sự tồn tại của giống nòi, trong 1 cơ chế xã hội tiến bộ và mang hạnh phúc cho toàn dân,

# nơi chuyên với đầu sồi

## KHA TRẦN ÁC

### Cuộc công du hài hước nhất

Người ta đưa nhau ca ngợi chuyến du hành của Nixon sang Tàu là chuyến đi quan trọng nhất trong lịch sử. Nhưng Đầu Đổi chỉ thấy nó là chuyến đi hài hước nhất trong lịch sử.

Trong báo Đầu tuần trước, tờ soạn đã trích đăng bức hi họa của tờ báo Indian Times, vẽ cảnh Mao T. Đông và Chu Ân Lai đứng cầm hoa đón chào Nixon và đoàn tùy tùng. Trên đầu Mao và Chu là tấm biển ngữ viết: «Hoan nghênh bạn Đế quốc và bạn cho sán của chúng».

Bức hi họa của tờ báo Ấn Độ đã diễn tả đúng sự thật nhất về hình ảnh chuyến đi của Nixon, hơn bất cứ tấm hình nào.

Một hai ngày trước khi Nixon đặt chân lên đất Tàu, khắp các thành phố vẫn còn khẩu hiệu đả đảo đế quốc Mỹ xâm lược. Đài phát thanh Bắc Kinh ngày nào cũng chửi Mỹ xả xả. Tất cả hệ thống chính quyền Mỹ được gọi là bọn chó săn tay sai của tư bản. Vậy mà trong phút chốc bọn chó săn đó được tiếp rước như hàng thượng khách, được các lãnh tụ cách mạng vỗ tay dãy tiệc 85 món toàn là sơn hào hải vị trong Đại Sảnh Nhân Dân. Thủ phủ còn cảnh náo hò hài hước hơn nữa?

### Thái độ tiêm tiển

Các nhà báo Hoa Kỳ đi đón ông Nixon, ở Bắc Kinh kề lại rằng khi ông Nixon bước từ trên phi cơ xuống, ông ta có vẻ lúng túng, bỡ ngỡ vì không biết mình sẽ được tiếp đón ra sao!

Trong ngày đầu tiên đó báo chí Tàu chỉ loan tin sơ sài về cuộc đến của Nixon, và dân Tàu coi bộ cũng không chú ý tới.

Sang ngày thứ hai, sau khi Nixon đã gặp Mao trạch Đông, bảy giờ tờ Nhân Dân nhật báo ở Bắc Kinh mới đăng hình Nixon. Theo đúng lối Tàu cộng, khi chửi thì chửi thật to, khi hoan hô cũng hoan hô thật lớn, Nhân Dân nhật báo đã đăng sáu bức hình Nixon, riêng trang nhất có ba tấm hình chiếm tới nửa trang! Dân Tàu đồ xô nhau đi mua báo coi hình, đến nỗi phải xếp hàng 200 người chờ mua.

Sau khi được bệ kiến Mao trạch Đông, địa vị của Nixon bỗng nhiên được nâng cao!

Có lẽ Nixon không hy vọng gì được tiếp đón nồng hậu như ông ta tưởng.

Và theo dõi tin tức mấy ngày Nixon ở Tàu thì ta thấy thái độ của các nhà lãnh đạo Trung cộng đối với Nixon thay đổi từng ngày một.

Ngày đầu Nixon mới tới, Chu Ân Lai chỉ đi đón rước với một phái đoàn tượng trưng hai mươi người, không có huy động dân chúng hay học sinh, công nhân di phái cờ như mọi lần tiếp đón các lãnh tụ nước khác. Cuộc tiếp đón này phải nhận rằng rất tệ nhạt.

Trong lúc Nixon và Chu Ân Lai đứng chào cờ tại Bắc Kinh, Nixon quay sang nhìn Chu Ân Lai cười tinh mà bộ Chu phó tinh không cười đáp lễ.

Trong ngày đầu tiên đó báo chí Tàu chỉ loan tin sơ sài về cuộc đến của Nixon, và dân Tàu coi bộ cũng không chú ý tới.

Sang ngày thứ hai, sau khi Nixon đã gặp Mao trạch Đông, bảy giờ tờ Nhân Dân nhật báo ở Bắc Kinh mới đăng hình Nixon. Theo đúng lối Tàu cộng, khi chửi thì chửi thật to, khi hoan hô cũng hoan hô thật lớn, Nhân Dân nhật báo đã đăng sáu bức hình Nixon, riêng trang nhất có ba tấm hình chiếm tới nửa trang! Dân Tàu đồ xô nhau đi mua báo coi hình, đến nỗi phải xếp hàng 200 người chờ mua.

Sau khi được bệ kiến Mao trạch Đông, địa vị của Nixon bỗng nhiên được nâng cao!

Sau khi ca ngợi chủ nhà rồi mọi viên phải khoe khoang phẩm chất mòn hàng của mình.

Món hàng Nixon định mang bán cho Trung Cộng là kỹ thuật tân tiến của Mỹ. Không có kỹ thuật tân tiến thì còn lâu Trung Cộng mới giải quyết được con ăn áo mặc cho lâm trại triệu dân Tàu, mỗi năm giáng thêm hàng chục triệu, phải kiếm việc làm thêm cho hàng chục triệu công nhân và làm thêm binh sú cho hàng chục triệu trẻ nít.

Vì vậy, cũng ngay trong bài đáp từ Nixon đã khoe khoang một cách vụt kia dao vừa lộ liêu về thành tích kỹ thuật tân tiến của Mỹ, Nixon nói: «Trong giờ phút này, nhờ kỹ thuật truyền thống tối tân, cả thế giới đang theo dõi các hành động và lời nói của chúng ta đã thay đổi lịch sử».

Nói vậy có khác nào tự ca tụng: «Vết tinh nhàn tạo truyền tin của chúng tôi đang bay trên đầu các bạn. Các làn sóng điện đang được truyền từ đây lên về tinh để tỏ ra khắp thế giới, truyền đi cả hình ảnh lão âm thanh. Các bạn có muốn được chia sẻ các hiểu biết kỹ thuật đó không? Chúng ta bắt đầu làm một cuộc trao đổi nhé! Phi thuyền Apollo 16 sắp bay lên mặt trăng, chúng tôi sẵn sàng cho mang theo một cuốn «Trích Lời Mao Chủ Tịch» lên đặt trên mảnh đất của chị Hằng!»

Tay chiêu mại viên lèm mép đó khi bước chân lên Vạn lý trường thành, còn dụ khị rằng: «Chúng ta hãy phá bỏ tất cả các bức tường ngăn cách các dân tộc, kể cả những bức tường tư tưởng, triết lý, ý thức hệ».

Phó thủ tướng Trung Cộng Lý Nhơn Niệm đã gật gù khen: «Nói hay quá! Đúng quá!»

Như vậy là tất cả những khẩu hiệu tuyên truyền như «thành trì tư tưởng Mao Chủ Tịch! Phát cao ngôn ngữ tư tưởng và đích của Mao Chủ Tịch! Học tập tư tưởng Mao Chủ Tịch!» đã được Lý Nhơn Niệm xép bỏ trong phút chốc để phô trương lời của «Tèn chó săn tay sai tư bản».

### Đảng thương.

Cuộc bát bồ giữa Tàu với Mỹ làm cả thế giới phải xét lại toàn bộ chính sách ngoại giao của mình.

Chỉ có chính phủ ta là vững như bần thạch, luôn luôn giữ lập trường «bốn không, tam diêm». Trong suốt thời gian Nixon ở Tàu, đài phát thanh chỉ quay lại các băng thâu âm cũ, với các bản thông điệp cũ của Tổng Thống Thiệu.

Thái độ của chính phủ ta đúng là «lý», nhưng lý khôn hay lý đại thì sau mới thấy.

Nhưng đảng thương hơn cả là chính phủ Bắc Việt.

Ở Miền Nam này, tuy lệ thuộc Mỹ, sống nhờ sự bảo trợ của Mỹ nhưng nhân dân vẫn tha hồ chửi Mỹ. Dân chúng, bảo chí vẫn sài đòn Mỹ nhưng vẫn suốt ngày chửi Mỹ là đế quốc, là xảo trá, giào quyết. Vì vậy khi Nixon đi Tàu thì chúng ta càng có đòn tài đòn chửi và riễu.

Nhưng ở miền Bắc thì tội nghiệp lắm. Hai mươi năm nay miền Bắc luôn miệng xứng tụng Trung Quốc vĩ đại, hào hiệp, luôn luôn ca tụng tư tưởng Mao Chủ Tịch, đòn chiến lược Mao trạch Đông về chiến tranh nhân dân, chiến tranh giải phóng v.v., chống đế quốc tư bản.

Đúng một cái, Mao Chủ Tịch xiết tay thân thiện với đế quốc, hình ảnh in nửa trang Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh!

Đau đớn quá!

Chẳng trách nhà cầm quyền Hà Nội lồng lộn tức giận. Tại thủ đôẤn Độ, Đại sứ Trung Cộng mở tiếp tân mà không có một nhân viên ngoại giao Bắc Việt nào tới như trước khi họ vẫn tới đông nhất và ồn ào nhất.

Trước cuộc bát tay của hai đế quốc Mỹ-Tàu, các nhà cầm quyền ở miền Bắc và miền Nam nên suy nghĩ. Thái độ ủ lỳ, buông suông, mặc cho Mỹ đòn đi đâu cũng được, là thái độ nguy hiểm. Mà thái độ lồng lộn tức tối húc đầu vào đá, định chống cả Tàu lẫn Mỹ như các nhà lãnh đạo Hà nội cũng không được, rất nguy hiểm. Nếu các nhà cầm

quyền Hà nội nhất định đưa vào Nga để chống Mỹ thì hãy coi gương ở Ai Cập, Nga Sô còn thân với Ai Cập hơn, giúp Ai Cập cả người lẫn vũ khí tối tàn hơn giúp Bắc Việt. vậy mà hiện nay đất nước Ai Cập bị Do Thái chiếm đóng, Nga đâu có cho phép Ai Cập gây sự với Do Thái? Nga dại gì mà để một đàn em lôi kéo mình vào chiến tranh nguyên tử với Mỹ?

Thôi thì người Việt Nam hãy vỡ mộng đi! Tỉnh mộng đi để đoàn kết với nhau, dung cho nhau sống, chấp nhận sự khác biệt về tư tưởng về chế độ, chờ mưu i năm nữa sẽ thống nhất đất nước! Mắc mưu để quốc cả lũ rồi, thấy chưa?

(VB viết thay Kha Trần Ác. Kể từ số sau, Kha Trần Ác sẽ tái xuất giang hồ !)



**HÀNG NGÀY  
BẠN NÊN ĐỌC :**

**NHẬT BÁO  
Sóng Thần**

và  
**HÀNG TUẦN**

**BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUÊN**

**TUẦN BÁO**

**Đời**

**Phát hành  
mỗi chiều thứ năm**



## Hòa bình đã tới tầm tay người Việt

Bích thật cho tới giờ phút này, với những diễn biến quốc tế quá thuận lợi cho việc ngừng chiến tại Việt Nam, tất cả đều có cảm tưởng rằng Hòa bình đang đến gần với tầm tay người Việt. Nếu còn những khó khăn thì khó khăn đó chỉ tập trung vào việc giàn xếp thế nào cho các phe người Việt được buông súng mà không phe nào cảm thấy bị đầu hàng.

Phải nhận rằng: từ trước tới nay chưa có một cuộc chiến tranh nào phức tạp và khó chấm dứt bằng cuộc chiến tranh Việt Nam. Chưa có một dân tộc nào lại có thể chịu đựng nổi một cuộc chiến tranh lâu dài như Việt Nam. Gần tới ngày sút cùng lực kiệt rồi mà vẫn gồng mình lên để mà tiêu diệt nhau.

Mặc dầu cho tới giờ này, thì tất cả đều thấy được rõ ràng như một là hai rằng: cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ là những viên gạch lót đường để cho Nixon bước vào Hoa lục. Con đường chiến tranh Việt Nam đã dẫn Mỹ tới Bắc Kinh, con đường đó không còn cần tới nữa. Chiến tranh VN mà người Mỹ đã mắc lầy quá lâu, may cần phải dẹp bỏ càng sớm càng tốt.

### Nga thay thế Mỹ

Tàu vì cũng muốn thoát gỡ cuộc chiến tranh ngay bên sáu nách của họ, nên họ hoàn toàn đồng ý với Mỹ để cho cuộc chiến tranh VN sớm kết thúc. Chính vì thâm ý đó của Mỹ Tàu, nên Bắc Việt không còn thể giữ được chính sách đi giày giữa Nga Tàu nữa. Một là họ phải chiều theo ý Tàu để sớm kết thúc chiến tranh theo ý Mỹ. Hai là họ phải ngừa hấn với Nga để tiếp tục chiến tranh, không phải là để thôn tính nốt miền Nam như ý định ban đầu mà để khôi phái rời vào vòng tay thống trị của Tàu trong thời bình. Điều đó lại rơi đúng vào ưu việt chiến lược của Mỹ. Hòa với Tàu nhưng muôn dùng tay Nga để phong tỏa Tàu thay Mỹ. Từ trước tới nay Nga vẫn sử dụng Mỹ ở thế bao vây Tàu để Nga dễ thao túng Tàu, nay thì tình thế đã đổi mới, Nga muốn có mặt tại Á châu thì giữ lấy Bắc Việt và phải là công việc bao vây Tàu thay Mỹ. Phe thân Nga dần dần chiếm trọn quyền binh ở Bắc Việt.

Vậy thì khá rõ là Nga sẽ còn ảnh hưởng tại miền Bắc Việt Nam. Nhưng nếu miền Bắc không còn đối

tương để đánh nhau nữa, thì Nga dù có đặt được ảnh tại miền Bắc cũng khó giữ lâu nổi với Tàu. Bởi thế Bắc Việt luôn luôn phải đặt trong tình trạng thường xuyên chuẩn bị chiến tranh và sẽ là trung tâm tạo chiến tranh Đông Nam Á.

### Cơ hội cho BV

Vậy trong nhất thời theo với đà này dù Bắc Việt có muốn thời khong cầm súng nữa cũng không được. Chỉ trừ ngay bây giờ, nhân lúc Tàu còn ảnh hưởng mạnh ở miền Bắc, Tàu thỏa thuận được với Mỹ làm Nga ngờ đi để cho Tàu tạo chính biến ở Bắc Việt thì may là Tàu mới tránh khỏi bị Nga dùng Bắc Việt bao vây Tàu. Hoặc là Bắc Việt nhận cơ hội việc chia ảnh hưởng giữa Mỹ Nga Tàu tại Đông Nam Á chưa ngã ngũ này, tự động chấp nhận đề nghị của Mỹ để ngưng chiến với Miền Nam và Đông Dương để tìm đường lối khác, thì mới tránh khỏi bị biến thành quân cờ trong ván bài bao vây Trung cộng của các trung tâm quyền lực.

Chính vì thế mà chúng tôi mới cho rằng đây là cơ hội mà họ, binh đà tới tầm tay người Việt, nếu Bắc Việt bỏ lỡ cơ hội này thì quả thật họ sẽ phải сам một vai trò nặng nề gấp bội hiện nay, là vừa phải tiếp tục chiến tranh về phương Tây Nam, vừa phải trực tiếp đương đầu với kẻ địch vĩ đại phương Bắc, chẳng bao giờ được yên thân.

Riêng về Miền Nam, thì sự thế có khác đôi chút. Vì hiện nay kể cả Tàu lẫn Nga đều mặc nhiên phải thừa nhận là trong vòng ảnh hưởng của Mỹ. Bắc Việt có muốn chiếm cũng không nổi, dù quân Mỹ còn hiện diện hay không cũng vậy.

Nhưng hiện nay thì vì cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ sắp tới, và vì không muốn trực tiếp tham dự chiến tranh hải ngoại nữa, nên Mỹ mới gấp rút muốn kết thúc cuộc chiến tranh tại Nam Việt, Mỹ mới chịu cho phe bên kia về sinh hoạt tự do tại Miền Nam. Vì trên nguyên tắc vùng này được cả Nga lẫn Tàu, thừa nhận là vùng ảnh hưởng của Mỹ, thì mâu thuẫn chính trị nào xuất hiện tại đây cũng thế mà thôi, người Mỹ vẫn là ông chủ trong hậu trường.

Cả nước Tàu chống Mỹ quyết liệt là như thế nhưng chỉ cần Mao trạch Đông tiếp Nixon trong vòng một tiếng đồng hồ là toàn thể dân Tàu chấp nhận Nixon và «đế Quốc Mỹ» là bạn của mình rồi, Vậy thì chế độ ở nhược tiểu càng độc tài càng tốt đối với Mỹ, nhất là vùng đó Mỹ được các trung tâm quyền lực khác nhường cho nắm ảnh hưởng.

Nói vậy thôi, dù Mỹ là một dân tộc thực tế, nhưng nhất định không thể tận tụy Cộng sản và hy sinh danh dự đến độ để cho Cộng sản một mảnh thiết lập chính quyền ở miền Nam này, dù Cộng sản có muốn làm tay sai cho Mỹ cũng vậy. Chính vì thế mà vấn đề Hòa bình tại Miền Nam Việt trở thành khó khăn.

### Thế kẹt

Mỹ không thể hy sinh chế độ tự do tại miền Nam, phe bên kia có chịu về sinh hoạt công khai là sinh hoạt trong chế độ tự do chứ không thể về thiết lập xã hội chủ nghĩa được. Nhưng có một điều kẹt cho phe bên kia là họ chưa hoàn toàn thua, nên họ không thể về sinh hoạt với một chế độ còn nguyên vẹn cả cơ chế, mà cơ chế đó từ trước tới nay vẫn coi họ là kẻ thù lý tưởng.

Bằng cách nào Mỹ cũng không thể hy sinh cơ chế Tự do tại miền Nam này, họ chỉ chấp nhận hy sinh người lãnh đạo, và cùng lắm là tạo điều kiện để phe bên kia về sinh hoạt tự do không bị ăn hiếp, rồi từ chế độ tự do đó họ khéo làm thì sẽ được ngồi vào ghế lãnh đạo, nhưng là lãnh đạo một cơ chế tự do chứ không phải là tự ý thay đổi thành cơ chế xã hội chủ nghĩa được.

Có lẽ phe bên kia cũng đã chấp nhận nguyên tắc đó của Mỹ, nên họ không có những đòi hỏi triệt để phải hủy bỏ cơ chế tự do của miền Nam, mà chỉ muốn đòi hỏi Mỹ tạo cho họ có nhiều ưu thế sinh hoạt trong chế độ tự do, rồi từ chế độ đó, họ dùng cách tiệm tiến loại trừ hết các mầu sắc chính trị khác trong tương lai.

Nhưng bài học cho Mỹ tại Indonesia vẫn còn rất gần, nên họ chẳng bao giờ sợ phe bên kia dùng tới lối tiệm tiến, vì khi nào cần thì họ vẫn có thể làm một cú đảo chính được như thường, ở Indonesia với đảng Cộng sản một triệu đảng viên, chắc chắn khó hơn ở VN mà họ còn làm được kia mà. Nói gì ở đây họ vẫn còn ảnh hưởng làm chủ.

Như vậy về phía Mỹ với điều kiện nào họ cũng cần phải có Hòa bình tại Nam Việt, trừ điều kiện buộc họ phải đầu hàng bằng cách hủy bỏ chế độ tự do mà họ đã nhận danh nó để đưa quân vào đây để bảo vệ.

### Nhân nhượng

Giờ đây thì các phe làm chiến người Việt có quyền nhân nhượng nhau để tạo hòa bình mà không sợ người Mỹ干涉, trái lại họ còn tích cực ủng hộ nữa là khác. Chính vì thế mà chúng tôi nói rằng: Hòa bình đang nằm trong tầm tay người Việt.

Nếu Bắc Việt vẫn tiếp tục đi vào đường lối chiến tranh của Nga thì rất có thể giờ phút này đây (24-2-72) tại Bắc Kinh Mỹ với Tàu đang tìm cách thỏa hiệp để đưa Mát trận Giải phóng Miền Nam ra khỏi quỹ đạo của Bắc Việt để về sinh hoạt Hòa bình tại Miền Nam. Điều đó không phải là điều không thể xảy ra, Vì theo chiến lược mới của Mỹ: Nga Nhật sẽ đi với nhau để lôi kéo Bắc Việt vào việc mở chiến tranh qua Lào qua Thái qua Miền Tối Bangal Desh nối với Ấn Độ để phong tỏa Tàu. Còn Pháp và Tàu sẽ có ảnh hưởng tại Nam đồng dương cùi thể là bài Sihanouk trở về Campuchia.

Từ đó MTGPMN sẽ có chủ tựa đề về sinh hoạt tại Miền Nam mà không sợ bị tiêu diệt. Nếu giải pháp này thành tựu thì chúng ta sẽ thấy Sihanouk trở về Campuchia. Lúc đó thì miền Nam này hãy sẵn sàng đứng hoang mang cảng đứng lo sợ về sự xuất hiện của phe bèn kia một cách công khai trong miền Nam tự do này.

Như vậy là ảnh hưởng của Đông Dương sẽ chia đôi Miền Bắc thuộc Nga Nhật, Miền Nam thuộc Mỹ Tàu và Tây Âu. Vào lúc đó thì Hòa Bình mà chúng ta có lại là thứ Hòa Bình tiền chế do sự ép buộc của các nước lớn.

### Thời cơ

Quả thật chỉ có khoảng thời gian này trong thời cơ mà các đại cường chưa chia xác dùt khoát được về ảnh hưởng của họ ở Đông Dương, người Việt có thể nương theo thế phái tối của tình thế để cầu động dàn xếp với nhau về nền hòa bình của mình được.

Nhưng điểm khó ở đây bây giờ, là tất cả các phe lâm chiến tại Đông Dương đều muốn đổi thủ của mình đầu hàng mà không hề chịu nhận nhượng với nhau. Nhất định không chịu nói chuyện thẳng với nhau, mà luôn luôn nói với Mỹ, đặt điều kiện nó kia với Mỹ, rồi yêu cầu Mỹ loại bỏ giúp đổi thủ cho mình. Cứ như vậy rồi cuối cùng sẽ lại trao quyền quyết định vận mệnh của mình cho các đế quốc.

Trong số báo Sóng Thần ngày 12-2-72 chúng tôi đưa ra đề nghị, một thứ đề nghị có tính cách suy nghiệm, về một giải pháp giải chiến vĩnh viễn cho Việt Nam, ở đây chúng tôi xin lập lại đề nghị đó. Đề giúp các phe lâm chiến có thể ngưng chiến mà không phe nào thấy mình bị đầu hàng. Vì đây là một lối đề nghị công thức rút ra từ thực tại tình thế Việt Nam và Đông Dương, nên có thể mở rộng thành một giải pháp cho toàn cõi Đông Dương, chỉ cần thay danh từ Việt Nam bằng Đông Dương là đủ.

### ĐỀ NGHỊ GIẢI CHIẾN VĨNH VIỄN

#### A— QUỐC TẾ HÓA QUÂN SỰ VIỆT NAM

1— Tắt cả các lực lượng chiến đấu của người Việt đều giải giới, các lực lượng quân sự ngoại



#### Dẽ và chim

Người chồng nói với quan tòa :

— Tôi muốn ly dị vì vợ tôi tinh túc, người Việt nhất định không chịu nhận nhượng nhau, thi cuối cùng rời Mỹ Nga lâu cũng sẽ phải dùng tới biện pháp LIÊN HIỆP QUỐC để giải quyết, đương nhiên đúng đắn sau Liên hiệp Quốc vẫn là Mỹ Nga Tàu Tân Áu và Nhật Bản. Đây là phương cách giải chiến ở Đông Dương mà trong đó ảnh hưởng của các trung tâm quyền lực trên vẫn không có gì thay đổi.

Người chồng dãy nảy lên :

— Không, không đời nào, thưa quan tòa. Bộ tôi diễn hay sao mà lại mờ cửa ra để cho vào nhiều chim chóc của tôi chúng bay đi hết a ?!

nhập nhất loạt rút khỏi Việt Nam. Phóng thích hết tù binh và can nhân chiến tranh.

2— Vấn đề bảo vệ lãnh thổ Việt Nam trao cho Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Việt Nam chỉ giữ lại lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh dân chúng.

#### B— DÂN TỘC HÓA CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

3— Các tờ chức chính quyền hợp pháp và bất hợp pháp đều giải tán. Một chính quyền Dân tộc chân chính được thành lập, trong nhất thời không có sự tham dự của các phe đang tham chiến.

4— Chính quyền Dân tộc có nhiệm vụ tổ chức các cuộc bầu cử tự do trong vòng 6 tháng để bầu ra Quốc hội và chính phủ. Tất cả các khuynh hướng và phe phái tham chiến được dự các cuộc bầu cử này.

#### C— CÁCH MẠNG HÓA XÃ HỘI VIỆT NAM

5— Chính quyền Dân tộc phải thực hiện ngay một cuộc cách mạng xã hội toàn diện tại Việt Nam để dặt nền móng cho việc phát triển Quốc gia lâu dài.

6— Chấp nhận tất cả các sự giúp đỡ để tái thiết Việt Nam do bất cứ quốc gia nào đưa tới. Thiết lập bang giao bình đẳng với toàn thể các nước trên thế giới.

#### D— LIÊN BANG HÓA THỐNG NHẤT VN

7— Nếu ngay bây giờ Bắc Việt chưa thể thoát được sự kiểm chế của các nước Cộng sản dân ánh để thực hiện được những điều tốt đẹp trên, thì Miền Nam một mình thực hiện trước giải pháp này.

8— Hai miền Việt Nam sẽ áp dụng sự giao thương giúp đỡ nhau để phát triển nhằm tiến tới thành lập một nước Việt Nam Liên bang Thống nhất. Trên hình thức chế độ xã hội của mỗi miền đều có quyền giữ nguyên không bắt buộc phải thay đổi.

oo

Chúng tôi cho rằng : nếu tình thế Việt Nam và Đông Dương hoàn toàn bế tắc, người Việt nhất định không chịu nhận nhượng nhau, thi cuối cùng rời Mỹ Nga lâu cũng sẽ phải dùng tới biện pháp LIÊN HIỆP QUỐC để giải quyết, đương nhiên đúng đắn sau Liên hiệp Quốc vẫn là Mỹ Nga Tàu Tân Áu và Nhật Bản. Đây là phương cách giải chiến ở Đông Dương mà trong đó ảnh hưởng của các trung tâm quyền lực trên vẫn không có gì thay đổi.

Đến như vậy thì tuy chúng ta được hòa bình nhưng lại mất hết quyền chủ động.

LY ĐẠI NGUYỄN



## Hòa bình ló rạng ? Bằng cách nào ?

### VƯƠNG HỮU BỘT

Tình thế năm 1972 có tiến triển so với tình thế năm 1966, nhưng nhiều điểm căn bản vẫn chưa thay đổi.

Mục tiêu của hai phe đương chiến vẫn có tính cách một mảnh một cõi, nhuốm mùi ý thức hệ chính trị. Tuy vậy tính cách thói thục và khắt khe của ý thức hệ đã giảm bớt ở cả hai phía. sau khi Nixon và Mao đã bắt tay cười nói vui vẻ.

Tính cách mảnh quân binh vẫn rõ ràng : bên chính phủ VNCH chiếm ưu thế về quân sự nhưng không có gì bảo đảm chiếm ưu thế tương đương về chính trị. Vì vậy VNCH chắc chắn tìm cách nắm chặt lấy ưu thế quân sự của mình, trong khi Cộng sản cố đòi hỏi VNCH buông ưu thế đó ra.

Không thể có một cuộc ngưng chiến với việc chia vùng đóng quân và khu trái độn phi quân sự, vì tính cách của chiến tranh du kích vẫn còn, không có cách nào vĩ báu đồ chia khu vực.

Sự bất bình đẳng của thế lực hai phe, một bên là Saigon bắp bênh lộn xộn, một bên là Hà Nội ham ưu thế nhờ kỷ luật chặt chẽ.

— Tính cách cuộc chiến cài rắng lược không cho phép đụng ra được một khu phi chiến nào giữa quân đội hai bên,

Nhưng khó khăn trên khiến cho các phương pháp thỏa hiệp cõi diễn của các cuộc chiến tranh từ xưa tới nay không có cách nào áp dụng vào Việt Nam được.

Đó là những nhận xét của vị trưởng ngoại giao Hoa Kỳ vào năm 1966.

cuộc chiến thì ông có lợi thế lớn lao để đắc cử. Nhưng nếu ông Nixon không giải quyết xong thì cũng không phải là ông sẽ thất cử. Những thành tích của Nixon như mở cửa Trung Hoa Lục Địa, hợp bàn thương định với Nga Sô vào giữa năm 1972, là những thành tích ngoại giao lớn lao, chưa một Tổng thống đảng Dân Chủ nào đã làm được. Các thành tích đó khiến cho các thất bại nhỏ khác về ngoại giao, như ở Ấn Độ và Bangla Desh hay thất bại trong việc giàn xép ở VN sẽ trở nên không đáng kể.

Hơn nữa, dù ông Nixon chưa chấm dứt được chiến cuộc VN thì ông ta cũng đã thành công khi rút gần hết quân Mỹ về nước, và đó là điều mà ông có thể coi là thành tích lớn lao.

Vậy chúng ta không hy vọng rằng vì áp lực cử tri 1972 mà Nixon sẽ chấm dứt chiến tranh VN.

Có thể chấm dứt chiến tranh VN, là khi nào cả Trung Cộng và Nga đều muốn như vậy.

Hiện nay, ta có thể tin tưởng rằng Trung cộng muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam hậu quả các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh trong tuần qua.

#### Trung Cộng—Nga—Bắc Việt

Nhưng Trung cộng không phải là cường quốc có ảnh hưởng duy nhất ở Bắc Việt. Còn Nga sô, mà 80 phần trăm viện trợ quân sự cùng kinh tế cho BV đều xuất phát từ Nga. Hậu quả của việc Nixon gặp Mao có thể là chính quyền Hà

nói sẽ rời bỏ Tàu ngã nhiều về phía Nga số hơn điều đó đã có dấu hiệu, khi Trưởng Chính người của Trung Cộng gần đây đã lớn tiếng dè cao sự «Kết hợp chủ nghĩa Cộng Sản với chủ nghĩa dân tộc Anh hùng». Tại Việt Nam, khi nói tới Dân tộc Anh Hùng là nói tới kháng cự Trung Hoa.

Trong số báo này, Ông Lý Đại Nguyên cho rằng việc giải quyết chiến tranh VN bây giờ tùy thuộc vào Bắc Việt nhiều hơn cả. Điều đó có nghĩa là khi Mỹ, Trung Cộng, Nga đã thỏa thuận một thế quân bình ảnh hưởng ở Đông dương thì chỉ còn chờ Bắc Việt.

Điều khó khăn chính là thế quân bình ảnh hưởng giữa Nga và Trung Cộng tại Bắc Việt. Hai nước đó có thỏa thuận được với nhau không?

Nếu Nga và TC đã thỏa thuận xong, thì chắc chắn chiến tranh VN phải chấm dứt. Vì không có viện trợ quân sự của Nga, Mỹ, hai phe ở VN có muốn đánh nhau thì trong vòng 3 tháng cũng hết đạn được, nhiên liệu. Cho dù hai phe ở VN có muốn tiếp tục chiến đấu bằng gươm giáo (chuyên già trưởng!) thì chỉ cần cúp viện trợ kinh tế, cũng không còn sức tiếp tục. Không phải chỉ ở VNCH mà cả BV hiện nay cũng lệ thuộc viện trợ kinh tế của Nga, Tàu. Vả lại các nhà lãnh đạo Bắc Việt là những người luôn luôn đặt chính sách của họ phù hợp với chiến lược toàn cầu của các cường quốc, họ không phải là những người bướng bỉnh dại dột.

Đối với Hà nội, có lẽ việc giải quyết chiến tranh trong năm nay sẽ có lợi thế cho họ hơn. Đầu năm 1972, sau khi Nixon đã đắc cử nhiệm kỳ nữa, thì việc giải quyết chiến tranh đối với chính phủ Mỹ chẳng còn cấp bách nữa, và Hà nội sẽ mất một số ưu thế chiến thuật trên bàn hội nghị.

Nhưng chúng ta lo ngại rằng Nga Sô không sẵn sàng thỏa hiệp với Tàu và Mỹ về chiến cuộc VN trong năm nay, để tìm cách củng cố ưu thế của họ đang lên tại Bắc Việt, khép chặt vòng vây chung quanh đất Tàu.

Trong tình thế đó, nếu không có một cuộc đàm chính tại Bắc Việt để cuộc tranh chấp giữa hai

phe thân Nga và thân Tàu ngã ngũ thì cuộc chiến sẽ còn tiếp tục cầm chừng.

Cuộc chiến cầm chừng, dai dẳng như vậy sẽ không làm cho Nga, Mỹ hay Tàu thiệt hại bao nhiêu. Họ có thể viện trợ nhỏ giọt cho cả hai phe ở VN để đủ sức cầm cự nhau; và họ cũng không dám viện trợ quá nhiều để phe này thắng phe kia làm mất thế quân bình đang có.

Với tình trạng đó thì chỉ còn giữa người Việt Nam với nhau, chúng ta phải giải quyết lấy cuộc xung đột.

### Thuận lý hay thực tế ?

Như vị cựu thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đã nhận xét, cái phương pháp thỏa hiệp định chiến cờ điền, đã áp dụng từ trước tới nay, không thể nào áp dụng lại ở VN nữa.

Vì vậy, chúng ta phải nghĩ tới các phương pháp giải quyết nào hoàn toàn mới.

Điều mà cả hai phe ở miền Nam VN lo sợ, chính là lo sợ mình bị thất thế hoàn toàn sau khi ngưng chiến.

Ngưng chiến mà giải giới quân đội thì phe VNCH sẽ mất hết các tru thế quân sự. Trong khi đó các đảng phái và tôn giáo phía bên này chưa đủ mạnh và đoàn kết để đương đầu với phe cộng sản, vừa có kỷ luật, vừa giỏi về kỹ thuật đấu tranh chính trị tại nông thôn cũng như thành thị.

Ngưng chiến mà tổ chức bầu cử sau 6 tháng như chính phủ VNCH đề nghị thì toàn thể bộ máy hành chính VNCH sẽ tồn tại, và phe Cộng Sản sẽ lo sợ thất thế trong cuộc bầu cử, với kinh nghiệm về sự loạt động đắc lực mà bộ máy bầu cử của Tổng thống Thiệu đã giúp ông ta đắc cử với con số 94,36 phần trăm phiếu cử tri.

Vì vậy mà cả hai phe, không bên nào dám nhường bên kia nửa bước để tiến tới giải pháp toàn bộ cho Việt Nam.

Cho nên một giải pháp toàn bộ cho VN bây giờ sẽ không thể nào được thỏa thuận.

Khi nói đến giải pháp toàn bộ là người ta nói tới việc giải giới

quân đội và tổng tuyển cử tại VN.

Nay chúng ta phải gạt bỏ pháp toàn bộ trên. Nghĩa là tiến tới những sự thỏa hiệp phần, trong từng giai đoạn, các giai đoạn đó, phải giữ nguyên trạng cuộc tranh chấp, và qua giai đoạn lại giảm bớt mức tranh chấp, cho tới khi nào cả phe được bảo đảm rằng mình không thất thế khi bước qua đoạn mới. Cứ tuần tự từng đoạn như vậy, sau nhiều phen thử thách sự tin tưởng của đối pháo và củng cố thực lực của mình, cuối cùng mới tới cuộc tổng tuyển cử tại NAM.

TT Nixon đã đến phi trường Thượng Hải hồi 8g54 (giờ địa phương) sau chuyến bay dài trên 4 tiếng đồng hồ từ đảo Guam, và đã đặt những bước chân đầu tiên lên đất Tàu.

Chiếc phi cơ đặc biệt «The Spirit 76» của TT Nixon lưu lại phi trường trong khoảng một tiếng đồng hồ để lấy thêm nhiên liệu và cất cánh vào lúc 9g50 để đi Bắc Kinh.

Sau một tiếng rưỡi bay trên lãnh thổ nước Tàu, chiếc máy bay đã đáp xuống phi trường BK vào lúc 11g28 trong một ngày sáng sủa, trái với những ngày sương mù trước đây và đã được TC đón tiếp một cách đê dặt, thận trọng.

Đón tiếp Nixon tại phi trường có Thủ Tướng TC Chu Ân Lai, Ngoại Trưởng Cơ Bằng Phi và 7 viên chức TC cấp thấp hơn cùng 300 binh sĩ, đại diện cho hải, lục, không quân. Ngoại giao đoàn không được mời tham dự và TC cho hay vì Mỹ không có hàng giao với TC. Có lẽ cũng vì lẽ đó. Đồng Tật Vũ quyền Chủ tịch Nhà Nước TC cũng không ra đón. Còn Mao Trạch Đông vắng mặt vì không giữ một chức vụ nào trong nhà nước TC.

Phi cơ của TT Mỹ đậu trước một hàng chữ Tàu lớn, cao hơn 6 thước viết «Vì sản, các dân tộc bị áp bức toàn thế giới liên hiệp lại». TT Nixon bước xuống phi cơ lúc 11g34, sau ông là TT phu nhân trong một áo choàng màu đỏ tươi, sau nữa là NT Rogers và Cố Văn Kissinger và các tùy viên cao cấp khác.

Chu Ân Lai bước tới bắt tay Nixon và phu nhân. Trong lễ chào cờ, khi ban nhạc kết thúc trình tấu quốc thiều Mỹ, Nixon tươi cười với họ. Chu đang đứng bên phải ông trong khi Chu vẫn nhìn về phía trước.

## BÀY NGÀY CỦA NIXON TRÊN ĐẤT TÀU

### Thứ hai, 21-9

TT Nixon đã đến phi trường Thượng Hải hồi 8g54 (giờ địa phương) sau chuyến bay dài trên 4 tiếng đồng hồ từ đảo Guam, và đã đặt những bước chân đầu tiên lên đất Tàu.

Chiếc phi cơ đặc biệt «The Spirit 76» của TT Nixon lưu lại phi trường trong khoảng một tiếng đồng hồ để lấy thêm nhiên liệu và cất cánh vào lúc 9g50 để đi Bắc Kinh.

Sau một tiếng rưỡi bay trên lãnh thổ nước Tàu, chiếc máy bay đã đáp xuống phi trường BK vào lúc 11g28 trong một ngày sáng sủa, trái với những ngày sương mù trước đây và đã được TC đón tiếp một cách đê dặt, thận trọng.

Đón tiếp Nixon tại phi trường có Thủ Tướng TC Chu Ân Lai, Ngoại Trưởng Cơ Bằng Phi và 7 viên chức TC cấp thấp hơn cùng 300 binh sĩ, đại diện cho hải, lục, không quân. Ngoại giao đoàn không được mời tham dự và TC cho hay vì Mỹ không có hàng giao với TC. Có lẽ cũng vì lẽ đó. Đồng Tật Vũ quyền Chủ tịch Nhà Nước TC cũng không ra đón. Còn Mao Trạch Đông vắng mặt vì không giữ một chức vụ nào trong nhà nước TC.

Phi cơ của TT Mỹ đậu trước một hàng chữ Tàu lớn, cao hơn 6 thước viết «Vì sản, các dân tộc bị áp bức toàn thế giới liên hiệp lại». TT Nixon bước xuống phi cơ lúc 11g34, sau ông là TT phu nhân trong một áo choàng màu đỏ tươi, sau nữa là NT Rogers và Cố Văn Kissinger và các tùy viên cao cấp khác.

Chu Ân Lai bước tới bắt tay Nixon và phu nhân. Trong lễ chào cờ, khi ban nhạc kết thúc trình tấu quốc thiều Mỹ, Nixon tươi cười với họ. Chu đang đứng bên phải ông trong khi Chu vẫn nhìn về phía trước.

Sau lễ chào quốc kỳ, Chu đưa Nixon đi duyệt hàng quân danh dự và nghi lễ đón tiếp chỉ dân sự có thể, không bắn súng chào, không đọc diễn văn... Sau đó, Chu và Nixon ngồi chung một xe đi vào thủ đô Bắc Kinh.

Đoàn xe đi qua những biều ngữ đồ sộ viết toàn bằng chữ Tàu «Tình đoàn kết của nhân dân thế giới vạn tuế» «Quyết tâm ủng hộ cuộc tranh đấu của nhân dân Á, Phi, Lào và toàn thế giới.»



Cờ Mỹ được kéo lên tại phi trường Bắc Kinh trước khi phi cơ chở TT Nixon hạ cánh.



Cái bắt tay lịch sử giữa TT Nixon và CT Mao tại phiên họp kiến đầu tiên.

### Thứ ba 22.9

Cuộc hội đàm chính trị đầu tiên giữa T.T Nixon và các nhà lãnh đạo TC đã diễn ra vào buổi trưa tại Đại Sảnh Đường Nhân Dân. Cầm đầu cuộc hội đàm này về phía TC là T.T Chu Ân Lai.

Trái với sự dự liệu của mọi người là Mao chỉ gặp Nixon lần đầu tiên vào thứ hai 22-2, Nixon và cố vấn Kissinger đã được bí mật đưa tới Châu Lăng Hải, tư dinh của Mao tại Bắc Kinh.

Nội dung cuộc gặp gỡ được giữ kín. Đài Bắc Kinh chỉ loan báo sơ sài rằng hai bên đã nói chuyện trong bầu không khí «nghiêm chỉnh» và «thẳng thắn» trước sự chứng kiến của Thủ Tướng Chu Ân Lai và Vụ Phó Vụ Lê Bộ NG Vương Hải Vân qua sự trung gian của phiên dịch viên Đường Văn Xuân.

Sau khi yết kién Mao Trạch Đông, Nixon và Kissinger được đưa tới Đại Sảnh Nhân Dân hội đàm với Chu Ân Lai, lần thứ hai để bàn sâu vào các vấn đề tổng quát cho đến khi vào bàn tiệc.

Bầu không khí bữa tiệc đã được mô tả là rất «vui nhộn». Ban nhạc quân đội TC chơi các bản nhạc Mỹ «Home on the range», «America the Beautiful» và một điệu dân ca Virginia. TT Nixon cầm đũa trong khi nói chuyện với Chu và Thủ Tướng TC theo phong tục gấp thức ăn cho bà Nixon.

Ông Nixon cũng theo phong tục Tàu đi chung quanh bàn tiệc nâng ly chúc mừng từng người một.

Suốt buổi chiều, Nixon đã hội đàm với họ Chu trong 3g50 phút tại một phòng ở lầu 1 của Đại Sảnh Nhân Dân trang hoàng một bức tranh tả cuộc vạn lý trường chinh của CS Tàu.

Rời phòng họp, Nixon đã cùng bà Nixon, Thủ Tướng Chu Ân Lai, Mao phu nhân là cựu tài tử màn bạc Giang Thanh và vợ Chu Ân Lai lên thỉnh đường rộng bao la ở lầu 3 Đại Sảnh Nhân Dân xem vở ca vũ nhạc kịch cách mạng «Bạch Mao Nữ».

Nixon ngồi giữa Chu Ân Lai và Giang Thanh kể đến bà Nixon. Sự xuất hiện bất ngờ của Giang Thanh, linh hồn của cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa mấy năm về trước và hiện là nhân vật đứng hàng thứ ba trong cấp lãnh đạo TC sau Mao và Chu đã được cử tọa ghi nhận với vẻ ngạc nhiên rõ rệt, đã nói lên sự trọng vọng và thân thiết mà Mao thực sự dành cho vợ chồng Nixon.

### Thứ Tư 23.9

Buổi sáng, trời trở lạnh, tuyết rơi lát phất, Nixon cùng các nhân viên trong ban tham mưu của ông làm việc tại thư phòng thuộc dinh Quốc Khách nằm bên bờ Ngoc Ba Tri ở ngoại ô Tàu Bắc thủ đô BK.

Tới buổi chiều, trái với chương trình ấn định, đúng 2g, Thủ tướng

Chu Ân Lai đội tuyêt xuất hiện trên thềm Dinh Quốc Khách cùng với Thủ Trưởng Ngoại Giao Kiều Quán Hoa, Giám đốc Mỹ-Âu-Úc Vũ Trang, Văn Khanh. Phó Giám đốc Nghi Lễ Vương Hải Vân và phiên dịch viên Đường Văn Xuân.

Nixon trang trọng trong bộ Áo phục xám, dùng Hoa ngữ chào đón họ Chu, hai người bắt tay nhau và Chu Ân Lai đã hôn hở ra mặt.

Nhận thấy chỉ có mình được phó nháy Mỹ chiếu cố lia lịa, Chu bèn nói với họ: «Quý vị nên chụp hình TT quý quốc mới phải», Nixon đỡ lời ký giả, nói dồn: «Ấy đúng, họ có chụp cũng chỉ là lấy lệ rồi đem đốt bỏ».

Tiếp đó, Nixon nói: «Mưa tuyết như vậy ngày mai chúng tôi có đi thăm Vạn Lý Trường Thành được không?» Chu Ân Lai đáp rằng Nhà khí tượng cho biết hôm sau trời đẹp, chuyến du hành của phái đoàn Mỹ sẽ tiến hành như đã định.

Cuộc hội đàm lần này giữa Nixon—Chu Ân Lai kéo dài từ 2 tới 6g5 phút chiều 23-2.

Sau phiên họp, Chu Ân Lai đã dẫn vợ chồng Nixon, Kissinger và NT Rogers đến Đại vận động trường Nhân Dân, nơi đoàn bóng bàn Mỹ từng đấu giao lưu với đoàn vợt gỗ TC, dự buổi trình diễn diền kinh. Vừa bước lên khán đài danh dự, Nixon được 18 ngàn khán giả đứng dậy vỗ tay đón mừng nhiệt liệt. Chu Ân Lai ngồi giữa bà Nixon và TT Mỹ ở hàng đầu.

Suốt buổi thao diễn thể dục, Nixon hòa mình với đám đông, vỗ tay hoan hô những lực sĩ xuất sắc. Vào lúc đoàn Nam lực sĩ biểu diễn xong môn đánh đu, Nixon đã bắt tay lên trời, lắc đầu tán thưởng và nhìn về phía NT Rogers.

### Thứ năm 24.9

Vào buổi sáng vợ chồng Nixon đã cùng NT Rogers, vợ chồng Thủ Trưởng Lý Tiên Niệm, vợ chồng NT Cơ Bằng Phi, nhân viên tháp tùng và ký giả tông cộng 72 người dùng xe du lịch Hồng Kỳ của chính phủ TC vượt quãng đường dài 50 cây số băng qua vùng đồng ruộng, lên dốc xuống đèo hiểm trở và đã tới Vạn lý trường Thành lúc 10g10 phút,

Phái đoàn lẩn theo bậc đá lên mặt thành. Đúng như lời nói của Chu Ân Lai ngày hôm trước, trời nắng đẹp nhưng giá lạnh và lộng gió. Giới chức TC và ký giả Mỹ đều lẩy lẩy tay như họ và ai nấy đều rét run.

Nixon tiến chừng 30 thước, đến một tháp canh nhìn xuống quang cảnh phía ngoài thành. Khi Lý Tiên Niệm đề nghị leo lên tháp canh, Nixon cười, từ chối khéo nói rằng «chúng ta đã gặp nhau ở thương dinh ở Bắc Kinh rồi còn gì nữa». Quay về phía báo chí, Nixon dồn: «Tôi ra lệnh cho ký giả treo lèn voi rồi xuống đây tường thuật đầy đủ chi tiết». Báo chí bèn xúm lại phỏng vấn nội dung mặt đàm Mỹ TC nhưng Nixon tỏ ý tiếc chua thê tiết lộ được và nhận định: «những cuộc họp này rất hay ho», đậm chán

xuống mặt thành, Nixon ứng khẩu đọc một bài phú lịch sử rất dài.

Nghe phiên dịch viên kè lại lời Nixon, PTT Lý Tiên Niệm khen «TT nói hay quá! 30 phút sau, phái đoàn rời mặt thành xuống quán nước quét vôi xanh và màu mỡ gà dùng trà, rồi lên xe hơi đi thăm khu lăng tẩm nơi an nghỉ của 13 vị vua nhà Minh cùng với các chán h hậu và quý phi của họ.

Vợ chồng Nixon tươi cười đứng cạnh mộ, thót vai đá lớn cho ký giả chụp ảnh. Nhác thấy một em gái mặc quần áo sặc sỡ, nhảy dây ở phía xa Nixon cùng Lý Tiên Niệm đi qua một nhóm 2 thiếu nữ và 2 cậu bé lặng lẽ ngồi chơi siêng đến gần xoa đầu em và nói chuyện qua viên thông ngôn. Sau đây Nixon nói «Tôi ước giá được ở lại quý quốc độ 1 tháng để đi chơi cho thỏa thích» Lý Tiên Niệm đáp «TT có thể trở lại thăm Trung Quốc



TT Nixon và TT Chu Ân Lai vỗ tay sau khi xem xong một pha nhào lùi tại vận động trường nhân dân ở Bắc Kinh.

bắt cứ lúc nào». Nixon đăm chiêu nói «Lần sau có dịp sang Hoa Lục, tôi sẽ đi thăm thật nhiều nơi và sẽ đến thăm cả quê hương ông (Lý Tiên Niệm) nữa».

Đoàn du lịch về tới Bắc Kinh lối 3 giờ chiều. Đúng 5 giờ Nixon, Kissinger, Holdridge và Lord đến Đại Sảnh Nhân Dân họp với Chu Ân Lai, Kiều Quán Hoa và 1 số viên chức TC khác đến 8g15 phút tối và rồi dự dạ tiệc tới hơn 10 giờ đêm mới chia tay nhau.

### Thứ sáu 25.9

Buổi sáng, Nixon đã viếng thăm Tử Cấm Thành, cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cùng với Thống chế Diệp Kiếm Anh, Phó Chủ tịch Quân ủy TC.

TT Nixon hình như ít để ý tới các kỷ niệm của nhân viên hướng dẫn cuộc du ngoạn và ông đã chăm chú nhiều vào việc giới thiệu những phái viên các hãng truyền hình Mỹ với TC Diệp Kiếm Anh.

Trong cuộc thăm viếng này Diệp Kiếm Anh tuyên bố rằng TT Nixon đã gặt hái được «hòa bình và nhiều kết quả tốt đẹp». Theo các quan sát viên, lời khen tặng trên đã có một ý nghĩa khác hẳn ý nghĩa của một hình thức lịch sự thông thường.

Buổi chiều, thay vì họp tại Đại Sảnh Nhân Dân lúc 3 giờ như đã định, Chu Ân Lai đã cùng Kiều Quán Hoa, Trưởng Văn Tán, Triệu Tác Hoa, Đường Văn Xuân, Ký Thừa Phủ đến Dinh Quốc Khách lúc 5g45 tức là muộn ngọt 3 giờ, hội đàm với Nixon, Kissinger Holdridge và Lord.

Buổi tối, Nixon đã đặt dạ tiệc tại Đại Sảnh Nhân Dân để khoản đãi và đáp lễ nhà cầm quyền TC.

Đúng 19g địa phương, vợ chồng Nixon có mặt tại cửa chính DSND. Các ký giả nhận thấy Nixon mặt mộc ra mặt và giữ nguyên thái độ nghiêm trang trong khi họ chụp hình ông. 10 phút sau, Chu Ân Lai và Diệp Kiếm Anh đến, được vợ chồng Nixon nghênh đón và đưa vào đại sảnh. Chu Ân Lai lặng lẽ hơi cúi đầu khi được Nixon giới thiệu với quan khách Mỹ.

Ban quân nhạc Hồng Quân TC tấu những bản dân ca Mỹ và hành (Xem tiếp trang 50)

# THỜI SỰ TRONG NƯỚC

## LƯU VONG

### Tướng Thủ Mũi hồi hương hụt

Chuyển hồi hương của Tướng Nguyễn Chánh Thi tuần qua đã gây giao động trong chính giới từ Dinh Độc Lập đến hàng ngũ DB, NS đổi lập, phe Án Quang, đồng bào miền Trung. Nhiều giả thuyết đang còn tiếp tục dựng lên quanh sự trở về của tướng Thi.

Hồi 10g30 sáng thứ tư tuần qua, tướng Thi từ một chuyến bay của hãng Pan Am bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất nhưng tức khắc được ông Trang sĩ Tấn Giảm Đốc Cảnh Sát Đô thành «mời» lên trả lại phi cơ!

Tin cuối cùng cho biết chuyến bay đã đưa Tướng Thi về Guam, đi Los Angeles rồi Hoa Thịnh Đốn. Tại Los Angeles, tướng Thi đã cho các ký giả biết ông bị đối xử như một kẻ thù mà người ta sợ hãi một cách quá đáng. Ông cũng nói không hiểu tại sao Chánh Phủ Saigon lại phải áp dụng một biện pháp quá đà như vậy đối với ông, một công dân VN có thiện ý trở về quê hương.

Theo nguồn tin CS Tướng Thi về nước dưới lớp giả trang người Tầu dùng thông quan và vé máy bay của người Trung Hoa, không có chiếu khán hợp pháp. Điểm nhỏ bé này đã nêu lên nhiều hoài nghi. Chính giới miền Trung cho rằng tướng Thi đã bị trúng bẫy độc của Mỹ muốn phá sản nốt uy tín còn sót lại của ông. Án Quang trái lại cự ngại Tướng Thi là con cờ mới của Tòa Bạch Ốc. Các quan sát viên ngoại quốc ở Saigon suy đoán rằng chuyến hồi hương của Tướng Thi là một đòn tranh cử của phe đổi lập với TT Nixon. Nếu ông được chính phủ Saigon cho phép về nước không khí chính trị tại đây sẽ khó tránh sự ô nhiễm và một vài va chạm bất ngờ. Nếu sự nhập cảnh bị khước từ, các ứng cử viên Dân chủ ở Mỹ sẽ kết án Tổng thống

Thiệu đang giới hạn tự do chính trị tại Nam Việt. Cả 2 trường hợp đều bất lợi cho Nixon vào giai đoạn kè cận cuộc bầu cử T. Thống.

Lại có nhân vật Quốc Hội đưa ra giả thuyết tướng Thi có thể nhận chức Tổng trưởng Quốc Phòng trong nội các sắp cải tổ; cũng có thể ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh vùng Ichiến thuật thay tướng Hoàng Xuân Lâm. Sự góp mặt của ông trong quân lực VN sẽ tiếp tay chính phủ trong chương trình loại trừ các phần tử tham nhũng của quân đội. Ngoài ra, việc giao quân khu I cho Tướng Thi được xem như một điểm tam lý vì dân miền Trung còn giữ nhiều thiện cảm với ông do những ngày ông sát cánh hỗ trợ cuộc tranh đấu của Phật giáo hồi 1966.

Tại câu lạc bộ Báo chí ở Hoa Thịnh Đốn trước khi hồi hương tướng Thi đã có đoạn nhắc lại lý do sự lưu vong,

«Là tư lệnh vùng I chiến thuật hồi 1965, tôi có tiếng nói trong Bộ Quốc Lực lúc đó đang nắm quyền hành ở VN. Tôi đã đòi bỏ Hội Đồng này phải xây dựng kinh tế và quân lực bằng cách loại bỏ những thành phần tham nhũng trong chính phủ. Tôi cũng mong muốn qui tụ càng sớm càng tốt tất cả những người VN có tài đức trong 1 chính phủ dân sự và trên một căn bản rộng rãi qua các cuộc bầu cử».

Bên cạnh những sự thật mà ông vừa phơi bày, người ta còn nhớ rõ ông đã tích cực chia sẻ trào lưu tranh của Phật giáo miền Trung vào giữa năm 1966, sau đó tranh từng làm chính phủ ấy điều đứng. Ngay sau đó ông rời VN đi Hoa Kỳ với lời giải thích «đi chữa bệnh mũi».

Ở một đoạn khác trong bài tuyên bố được phổ biến tại câu lạc bộ Hoa Thịnh Đốn, Ông viết

«Hồi 1966, thiếu tướng Nguyễn Ký người mà tôi đã giúp nắm quyền lãnh đạo năm 1965 đã buộc tôi từ chức Tư lệnh vùng I chiến thuật và buộc tôi rời VN. Tôi đã từ chối lời mời làm Đại sứ Pháp và chính phủ dân sự được thiết lập trên thực tế».

Người ta được biết, từ Hoa Kỳ, tháng 10/1967 ông nhận được 170 đơn của chính phủ Saigon trợ cấp. Số tiền này không đủ nuôi sống gia đình gồm ông và 4 người con vị quoc tế là sẽ không bị tê liệt hóa để cho kẻ khác xâm lăng. TT Thiệu cũng vạch rõ ràng để đòi lại VNCH chấp nhận không tham gia một liên minh quân sự nào, không cho ai mượn đất để xâm lăng kẻ khác và giữ một đường lối ngoại giao độc lập. TT Thiệu còn nhấn mạnh rằng trong trường hợp đạt tới một giải pháp như vậy thì ít nhất thỏa ước về vấn đề này phải có một sự tham dự của tất cả các quốc gia trong vùng.

Còn nhớ hồi 1960, Tướng Thi là nhân vật then chốt của cuộc đảo chính lật đổ Diệm. Sau đó, ông phải bỏ trốn sang Campuchia để chờ đợi cho đến sau ngày lật đổ ông Diệm thành công hồi năm 1963 mới được trở về VN.

## LẬP TRƯỜNG

### Một thế đứng chung

Cuối tháng giêng vừa qua, nhân dịp tiếp một số nghị viên do tỉnh thị tại Dinh Độc Lập. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã làm nhiều người ngạc nhiên khi ông tuyên bố

sẵn sàng thảo luận về giải pháp trung lập cho Nam VN miễn là không phải trung lập theo kiểu Cộng Sản. Với nền trung lập này, VNCH cần phải có sự bảo đảm quốc tế là sẽ không bị tê liệt hóa để cho kẻ khác xâm lăng. TT Thiệu cũng vạch rõ ràng để đòi lại VNCH chấp nhận không tham gia một liên minh quân sự nào, không cho ai mượn đất để xâm lăng kẻ khác và giữ một đường lối ngoại giao độc lập. TT Thiệu còn nhấn mạnh rằng trong trường hợp đạt tới một giải pháp như vậy thì ít nhất thỏa ước về vấn đề này phải có một sự tham dự của tất cả các quốc gia trong vùng, cũng không ai được xâm lấn ai hoặc cho ai mượn đất để xâm lăng một kẻ thù ba và không được tham gia vào một liên minh quân sự nào.

Cũng theo TT Thiệu, muốn đạt được thế đứng chung đó các quốc gia DNA cần ngồi lại thảo luận và đồng ý mới có hiệu lực. Trong cuộc thảo luận đó sẽ không có vấn đề phân biệt chế độ giữa các quốc gia trong vùng, kể cả chính quyền miền Bắc VN. Ông nói thêm rằng thủ đô Saigon có thể là nơi tổ chức cuộc hội nghị đó.

Cho tới nay vẫn chưa thấy phản ứng chính thức của các quốc gia trong vùng DNA hoặc các cường quốc Đông Tây về lập trường trên đây của TT VNCH. Riêng Bắc Việt quai phat ngôn nhân của phái đoàn thảm họa đàm Balé Nguyễn Thành Lê, đã bác bỏ đề nghị nói trên bằng cách cho rằng BV là một quốc gia độc lập và có chủ quyền và chính sách đối ngoại của BV với các nước DNA là một chính sách hòa bình và thân hữu căn cứ trên nguyên tắc sống chung hòa bình. Nguyễn Thành Lê cũng nói thêm rằng BV tôn trọng các nguyên vong này chỉ có thể đạt được nếu Mỹ và các nước đồng minh rút quân khỏi vùng này, tháo gỡ các căn cứ Mỹ và ngưng ủng hộ các chế độ bù nhìn và phản động tại các nước DNA trong đó có chế độ VNCH.



Hai hình ảnh của vị danh tướng một thời: tướng Thi lúc còn là thiếu tướng (trái) và đang trả lời các ký giả Mỹ khi về tới Los Angeles lệnh vùng (trái) và đang trả lời các ký giả Mỹ khi về tới Los Angeles khi bị cầm trả về VN ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất (phải).

Một con đường ở Saigon trong những ngày trước và sau Tết và trong tuần lễ TT Hoa Kỳ Nixon di du lịch Trung Hoa: Cảnh Sát và quan đội.

Nhắc lại, hồi tháng 11 năm rồi  
đại diện năm quốc gia trong Hiệp  
Hội các quốc gia ĐNA (ASEAN)  
gồm Mĩ, Thái, Phi, Tân già Ba và  
Nam Dương sau hai ngày nhóm  
hợp tại Kuala Lumpur đã ký vào  
bản tuyên ngôn chung tuyên bố  
vùng ĐNA là «vùng hòa bình, tự  
do và trung lập».

Mặc dầu kế hoạch nói trên chỉ  
do năm quốc gia ASEAN khởi xướng  
nhưng phạm vi trung lập hóa mà  
các quốc gia này muốn thực hiện  
còn bao gồm năm quốc gia khác  
trong vùng là Nam và Bắc VN.  
KPC, Ai Lao và Miến Điện.

Với lập trường được công bố  
mới đây về một thế đứng chung  
của T.T Thiệu, giới quan sát nhận  
thấy rằng đề nghị nói trên của  
các quốc gia ASEAN it ra cũng đã  
tiến được một bước khá dài. Chỉ  
mới mấy tháng trước đây, chính  
T.T Thiệu đã gián tiếp lèn tiếng  
bác bỏ đề nghị trung lập hóa vùng  
ĐNA nhằm dịp đến chủ tọa buổi lễ  
kết thúc chiến dịch U Minh tại Cà  
Mau. Theo ông, trung lập chỉ là  
một hình thức để Công Sản tiến  
hành mưu đồ xâm lược mà thôi.



## Chú thích tranh khói hài

(ĐỜI 117)

Sau đây là ba bạn ở tỉnh đã gửi  
về tòa soạn những câu chú thích  
bức họa :

1) Nixeon lâm bồn (Liêu Thị Tịnh  
Hoa, lớp 9 trường nữ trung học  
Pleime, Pleiku).

2) Mẹ kiếp mang nặng quá, tha  
bớt chéo nhẹ. (Phan Châu Sơn, 219  
Gia Long, Quy Nhơn).

3) Thành tích hiển hách (Lê Anh  
Dũn g. 29 Khu Hòa Bình Dalat).

## ĐIỆN ẢNH

### Kiều Chinh và Đà Lạt mù sương

Báo Đời đến thăm Kiều Chinh  
vào một chiều đầu năm con chuột  
Tết đã hồn tàn, nhưng ám hưởng  
của mùa Xuân vẫn phảng phát  
lặng lẽ quanh chậu mai vàng  
rải rác trên một vài cánh hoa nở  
muộn.

Đáng nhã và thanh, tóc đen dài,  
Kiều Chinh miên man nhắc lại  
những ngày thần tiên trên Đà Lạt  
mùa sương mù.

Kiều Chinh vừa trở về Saigon  
đúng ngày 28 Tết. Sau hơn một  
tháng trời cùng chồng là anh  
Nguyễn Năng Tế và các bạn hữu  
trong nhóm Trần Định Mưu thực  
hiện «Hè Muộn» tại Dalat.

Ngắm cảnh anh đào xinh xắn  
trong phòng khách, nghe Kiều  
Chinh say mê kể chuyện Dalat,  
phóng viên Đời bỗng nhớ thật

nhiều về những ngày  
thành phố sương mù.

Bon chen trong náo nhiệt  
Saigon nhưng những người  
sống với Dalat vẫn nhớ về  
bình yên trên đó như mơ về  
thánh địa xa vời. Con dốc  
nào đưa lên viện Đại Học,  
đường bờ hồ, con đường Võ  
Đảo duy tử, nhà nguyện... c  
lang thang từng đêm trên  
thông qua các đồi vàng, b  
thật xa xôi và vời vợi nhớ thương  
Kiều Chinh kè lại ngồi biệt tú  
trên đường về Trại Hầm huyền  
chùa Tàu mà những hôm đầu  
ở Dalat cả đoàn quay phim  
mướt mồ hôi trú ngụ. Ngôi biệt tú  
thật rộng, thật vắng và tĩnh  
cả...ma, nên các cô đã yêu cầu  
dời...về khách sạn Duy Tân.



Kiều Chinh tại Dalat trong khi đang quay phim «Hè Muộn».



Kiều Chinh tại nhà riêng

Kiều Chinh say mê «Vallée d'Amour» và Sân Cù, nhớ cà phê Thủ Tạ, nhớ ánh lửa hồng lò sưởi mía đông Dalat và thương từng người dân trên thành phố núi đó.

Kiều Chinh kề tiếp : đoàn quay phim «Hè Muộn» gồm nhóm thâu hình Trần định Mtru và các cô Bộ Toàn, Như Loan, Kiều chinh, cô Thu (Dalat) và các anh Nguyễn năng Tế Nguyễn khắc Vinh... cả đoàn đồng cộng đến 40 người đến Dalat từ hôm 15 tháng 1, và mãi đến một tháng sau mới luyến tiếc già từ Dalat về Saigon trong ngày 28 Tết.

Được hỏi về các phim đã góp mặt diễn xuất trong năm Tân Hợi vừa qua, nữ minh tinh điện ảnh 15 năm tuổi nghè cho biết, năm vừa qua là năm thật bận rộn đối với KC, và cô đã liên tiếp diễn xuất trong 6 phim sau đây :

1/ Evil Within của hãng 20 th Century Fox thực hiện tại Ấn Độ,

2/ Người tình không chân dung

3/ Lẽ sống đời Tôi, của giám đốc Trương dñ Nhiên.

4/ Bảo Tình của hãng phim Trung Dưỡng, đạo diễn Lưu Mạnh Đàm.

5) Hồng Yến của hãng Thiên mã

6) Hè Muộn (tại Dalat).

Trong «Evil Within», Kiều Chinh thủ vai một nàng công chúa Ấn Độ hung dữ kinh khủng, và đặc biệt với phim này, cũng mãi đến 28 Tết năm kia KC mới rời Ấn Độ về đến Saigon. Trong Bảo Tình và Hồng Yến vai trò của KC phải diễn tâ lại đầy «đàn bà» tính, yêu, đam say nhưng câu nhắc và khéo khôn.

Người đàn bà trong «Bảo Tình» hình như bị cuốn hút trong cơn lốc của yêu đương; cô mang tâm trạng thật phân vân, thật bối rối giữa 2 người đàn ông trong đó có chồng mình. Trong «Hồng Yến» KC đã cùng với Trần Quang, Tâm Phan và «bảng» Lê Dân Định Xuân Hòa. Thực hiện ngay tại Hòn Yến ở Nha Trang.

Cuốn phim này cũng làm cho KC hài lòng lắm. Phim «Hồng Yến» dù nhiên có biến mènh mông, có núi xanh lơ sóng bạc đầu phủ qua ghềnh đá, có buồn lậu và có hận

thù; Kiều Chinh đã thủ diễn vai một người đàn bà khôn khéo và trầm tĩnh, cố gắng ngăn cản chồng mình không chiếm đoạt kho tàng trên đảo hoang.

Riêng trong «Hè Muộn» quay tại Đà Lạt bầy nhân vật của phim mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, bí ẩn và làm li uống rượu thật nhiều. KC cho rằng mỗi cảnh trong «Hè muộn» đều làm cho cô say mê thích thú vô cùng!

Trả lời một câu hỏi về một phim «ưng ý» nhất. KC cho biết, thường thường cô rất say mê với việc đang làm. KC cho rằng cô có thói quen là khi đang đóng phim nào, thì cho phim đó là hay nhất và mãi miết làm việc, nhưng khi xong rồi thì lại sẵn sàng xem đó là một kỷ niệm và khi sang phim khác lại thấy thích hơn.

Cho biết ý kiến về một địa phương mà Kiều Chinh thích nhất sau một thời gian đóng phim, của cô, Kiều Chinh không ngần ngại đáp ngay : «Dalat, Dalat là nhất!»



## Trả lời đỡ vui

### (ĐỜI 118)

1) Văn tấn Việt Phan van Tri Gia Định.

2) Hà như Nguyệt Phan định Phùng Saigon.

Và ba bạn ở tỉnh :

1) Đỗ Quốc Việt 28 Chi Lăng Nha Trang.

2) Nguyễn Ngọc Đảo, Hiệu trưởng trường tiểu học Cộng đồng Phước Nhơn Ninh Thuận.

3) Chu Quang Tuyền P. TQT KĐ C 4185.

Mời hai bạn ở SG và GĐ đến tòa báo vào sáng thứ năm để nhận báo biểu. Các bạn ở xa chúng tôi sẽ gửi bằng đường bưu điện.

Kiều Chinh nhắc lại mơ ước của cô cách đây 4, 5 năm về trước là biển Dalat thành Hollywood Việt Nam, hay nói khác hơn là thành lập một làng cho giới nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam trên cao nguyên này.

Kiều Chinh cũng cho rằng trong không khí trong sạch và mát của Dalat, cô làm việc bao nhiêu cũng không mệt mỏi. «Trái với Saigon, bụi bặm và nóng bức quá! Làm việc chút xíu đã thấy mệt mỏi».

Kiều chinh im lặng và nhìn thật xa vời, cô nghĩ rằng mọi báu trác và muộn phiền trong năm cũ xin hãy lặng quên và hãy chỉ nhớ ôn lại những kỷ niệm đẹp, những hạnh phúc, những bằng hữu tốt, những kỷ niệm đẹp mới nên đi vào ký ức mà thôi. Cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác, Kiều Chinh cầu mong cho hòa bình chóng đến trên quê hương VN.

VĂN NGUYỄN

### THIỆU QUANG

## ĐỜI LẨM CẨM

*những chuyện rất lẩm cẩm  
nhưng có thật 100 phần 100*

### Sách cấp tốc về Nixon đi Tàu

NƯỚC UỐC (UPI) nhà xuất bản Random Books tại Nước Uống, Hoa Kỳ, đã bao trước họ sẽ xuất bản một tập sách nhằm để «chuyển đổi» của Ông thông sang Tàu. *The President's Trip to China*.

Cuốn sách sẽ in xong 8 ngày sau khi Nixon rời đất Tàu, tức là ngày 6 tháng 3 năm 1972.

Cuốn sách cấp tốc đó sẽ gồm 100 trang, in bìa mỏng, trong đó có 16 trang hình ảnh chuyến Hoa du của Nixon và 64 trang bài vở.

Nhà xuất bản đã đặt cọc rất nhiều phòng viễn, ký giả Mỹ trong số 87 người tham dự chuyến Hoa Du để cung cấp hình ảnh và tài liệu, bài vở.

Nhà xuất bản đã in trước bìa sách, chỉ còn đợi đọc bài và hình và là lên khuôn ngay.

Độc giả báo Đời có bạn quen ở Mỹ hãy gửi mua thử coi. Giá mỗi cuốn có 1,5 Mỹ kim, tức 600 đồng bạc VN.

### Đời đưa lịch sử ở Bắc Kinh

BẮC KINH (UPI) Một ký giả Giả Nô Đại, đại diện thường trực của một tờ báo ở Toronto, được tham dự bữa tiệc Chu Ân Lai dài Nixon ở Nhân Dân Đại Sảnh, đã có dịp thêu thầm món đồ kỷ niệm.

Ký giả Burns đã đợi khi T. Th. Nixon rời bàn ăn thì tiến tới lựu đài đưa của Nixon lên tay.

Thấy một nhân viên an ninh Tào đang chăm chú theo dõi hành động của mình, Burns quay sang hỏi bằng tiếng Tàu : «Lấy được không?»

Nhân viên người Tàu gật đầu.

### Đến hình đàn ông lõa thể

LUẬN ĐỒN 21-1 (AP) Báo hình trình bày người đàn ông lõa thể đầu tiên tại Anh Quốc dành riêng cho các độc giả của một tờ báo phụ nữ là hình người chồng đã ly dị của lão bà phong trào giải phóng phụ nữ Anh Quốc, cô Germaine Gerer.

Lực sĩ Paul Du Feu, từng chỉ sinh sống với người vợ chưa đầy 3 tuần lễ sau lễ sau lễ cưới của họ hồi năm 1968 sẽ xuất hiện lõa thể trong số phát hành vào tháng tư tới đây là tạp chí phụ nữ «Cosmopolitan» của Anh Quốc.

Tuy nhiên cô chủ bút Joyce Hopkirk cho biết Paul Du Feu tuy có chụp lõa thể thật, nhưng sẽ không phổ biến hoàn toàn các nét đẹp thể xác của ông ta».

«Sẽ có những bóng đèn thiêng hợp» che khuất với phần thân thể nhưng vẫn còn quá đủ để cho mọi người có thể thấy rằng đó là một thân hình đàn ông.

### Phật tử ghét phim sư hổ mang

TÂN GIA BA 19-1 (UPI) liên đoàn Phật tử Tân Gia Ba đã thành công trong việc vận động cấm chiếu tại đây một phim Nhật về chuyên một nhà sư thích đàn bà horphich Phật

Nhật báo «New Nation» cho biết cuốn phim nói trên do công ty điện ảnh Daiiei thực hiện tại Đông Kinh và mang đề tựa Trung Hoa tại Tân Gia Ba là «Độc Thủ Nữ Hiệp» đã bị giới kiểm duyệt cấm chiếu sau khi có sự chỉ trích của liên đoàn Phật tử.

Tờ báo trích thuật lời của 1 viên chức kiêm duyệt nói rằng «cuốn phim đã đề cập đến một nhà sư có tác phong... và như vậy giới Phật tử cho rằng tôn giáo họ đã bị xúc phạm nặng nề».

### Ché tạo ra người?

NƯỚC UỐC 1.2 (AP) Một khoa học gia đã khuyên cáo các đồng nghiệp của ông trên khắp thế giới nên giảm các nỗ lực nhằm chế tạo cuộc sống trong phòng thí nghiệm.

Khoa học gia này nói rằng con người thiếu khôn ngoan mà đương đầu với hậu quả của hành động trên, đặc biệt là việc tạo nên các hài nhi trong ống nghiệm.

Bác sĩ Leon R. Kass, một y sĩ và sinh vật hóa học già tại Hàn lâm viện khoa học quốc gia đã thảo luận về việc tạo ra đời sống trong phòng thí nghiệm trong lúc tin tức thâu lượm được cho biết vài khoa học gia nhất là tại Anh quốc sắp ghép một thai nhi thụ thai trong ống nghiệm vào tử cung phụ nữ.

Bác sĩ Kass cho biết việc dùng thai nhi trong phòng có thể tạo ra những hậu quả tai hại cho đứa trẻ. Bác sĩ Kass đưa ra câu hỏi «nếu các bậc cha muốn có con họ có quyền dùng những phương pháp chưa được kiểm chứng có thể tạo ra những đứa trẻ lệch lạc và tàn tật chăng?»

### Nam bối thảm thả tội chuồng cởi

HTD 9-2 (UPI) Một bối thảm đoàn đã không thể đạt được phán quyết về trường hợp một thiếu phụ 21 tuổi bị tố cáo phô bày thân thể mọi cách tục tĩu trước công chúng, vì tất cả sáu nam bối thảm đều bỏ thảm tha bổng thiếu phụ trong khi đó tất cả sáu nữ bối thảm lại quyết định kết án bà ta.

Teresa Dliever Moore đã bị bắt tại một hộp đêm vào ngày 14 tháng Giêng vừa qua và bị tố cáo đã khiêu vũ hoàn toàn khỏa thân trước công chúng.

Vụ án đã được hủy bỏ vì bối thảm đoàn không quyết định được.

### Trâu húc xe lửa

VỌNG CÁC 22-1 (AP) Khi một đầu máy xe lửa và một con trâu húc nhau thì dễ nhiên con ngựa sắt thường thắng.

Nhưng tại Korat vào ngày thứ năm khi một đoàn xe lửa đụng một con trâu thì kết quả trở thành bất phân thắng bại.

Con trâu đã chết và chiếc đầu máy xe lửa cũng trật đường ray.

Khoảng 600 hành khách trên chuyến xe lửa tốc hành từ Udorn ở miền Bắc Thái Lan đã thoát nạn sau một cơn tang đợm kinh hoàng.

(Xem tiếp trang 55)

## HÒA ĐÀM BA LÊ SAU 145 PHIÊN HỌP

### Kiểm điểm 22 đề nghị hòa bình tại V.Nam



#### Phiên họp thứ 145

Trong tuần này, phiên họp thứ 146 tại hòa đàm Ba Lê sẽ bị đình hoãn, và không biết trước ngày họp lại. Khởi sự là do phiên họp trước, ngày 24-2-72 trưởng phái đoàn BV Xuân Thủy đã đọc một bài diễn văn đà kích ác liệt việc Mỹ ném bom và hạ phi cơ Mig 21 ở Bắc Việt. Đọc xong bài diễn văn đầy những lời phỉ báng, Xuân Thủy mới tuyên bố bỏ họp ra về, và phe Cộng sản miền Nam cũng về theo.

Phái đoàn Mỹ và VNCH chung hứng, dành nhẫn lối báo chí chê phe Cộng sản bất lịch sự. Muốn bỏ họp thì nói trước, chứ ai lại đi chửi người ta xong mới bỏ họp?

Và để trả đũa, phe Mỹ và VNCH tuyên bố sẽ không họp phiên 146 vào tuần tới, dù trước khi ra về Xuân Thủy có hẹn sẽ gặp lại.

Ý nghĩa của hai hành động đối đáp trên đây là gì?

Đối với phe Cộng Sản, có thể là một dịp để họ tố thái độ độc lập đối với Bắc Kinh. Đầu lúc Mao Chu tiếp đón Nixon ở Bắc Kinh thì Xuân Thủy bỏ họp ở Ba Lê; và tại New Delhi, thủ đô Ấn Độ các nhân viên sứ quán Bắc Việt tẩy chay không dự một cuộc tiếp tân của tòa Đại sứ Trung Cộng.

Lý do Mỹ oanh tạc BV, là cái cớ. Trước tới nay Mỹ đã từng có lần oanh tạc BV dữ hơn mà họ cũng chẳng cần bỏ họp.

Còn đối với phe Mỹ và VNCH thì thái độ cao, định phiên họp tuần này chỉ có nghĩa là binh này đã nắm được ưu thế và cảnh cáo bên kia về thái độ bất lịch sự của họ.

Người ta đã nghĩ cuộc hòa đàm sẽ tan vỡ. Nếu có tan vỡ thì một cuộc họp mới sẽ xảy ra chàng?

Dù sao nhân dịp này chúng ta cũng thử lần kết lại các đề nghị hòa bình của 2 phe tại VN để tìm hiểu sự thay đổi của mỗi bên và hậu ý của các đề nghị đưa ra.

#### Lập trường của VNCH và Mỹ

Từ tháng giêng năm 1968, phía VNCH, chính tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã khởi sự đưa ra 6 đề nghị về hòa bình, đọc trước 2 viện Quốc hội. Sau đó, ông Thiệu còn tiếp tục nói tới các đề nghị hòa bình thêm 9 lần nữa, tổng cộng là 10. Lần cuối là 8 điểm ông Thiệu nói ngày 27-1-1972.

Trước hết chúng tôi xin nêu ra các đề nghị chính mà chính phủ VNCH luôn nhắc nhở trong các lần tuyên cáo về hòa bình.

#### Trở lại Hiệp định Genève

Việc trở lại hiệp định Genève về VN được ông Thiệu nói tới lần đầu tiên vào ngày 27-1-1972 với tiêu chí lập vĩnh tuyến 17.

Việc đó được chính thức nhắc tới lần đầu trong 5 điểm công bố ngày 8-10-70. Ông Thiệu đề nghị Mở hội nghị về Đông Dương chấm dứt chiến tranh cản cứ trên bản hiệp định Genève 54 và 62. Ngày 7-

1-73 ông Thiệu lập lại lần nữa. Trong 8 điểm mới nhất.

Về phía Mỹ, ngay trong 14 điểm công bố ngày 7-1-68 tổng thống Johnson đã yêu cầu lấy hiệp định Genève 54 và 62 làm căn bản cho việc tái lập hòa bình (diễn 1).

Ngày 5-9-69 và trong 8 điểm gần đây nhất, ông Nixon lại nhắc lại đề nghị trên.

#### Rút quân

Trong thông điệp ngày 25-1-68, ông Thiệu đã công bố sẽ yêu cầu Mỹ rút quân, nhưng với điều kiện sau khi Cộng Sản rút quân về Bắc.

Trong 2 lần sau đó (7-68 và 4-69) ông Thiệu tiếp tục đòi hỏi BV rút quân về Bắc.

Trong thông điệp truyền hình ngày 11-7-69 không nhắc tới điều kiện rút quân, nhưng hai lần sau đó (7-70 và 10-70) điều kiện rút quân được lập lại.

Trong 8 điểm mới nhất, không minh thị nói đến điều kiện BV rút quân.

Về phía Hoa Kỳ, từ 7-1-66 họ đã tuyên bố sẽ rút hết quân sau khi ngừng chiến. Nhưng từ 15-5-69 Nixon đưa thời hạn triệt thoái song song (Mỹ và BV) trong 12 tháng. Gần đây nhất Hoa Kỳ xác nhận rút quân trong 6 tháng nếu có thỏa hiệp, mà không nhắc tới điều kiện BV rút.

#### Ngưng bắn

Trước kia VNCH tránh và cấm nói đến việc ngưng bắn. Lần đầu tiên VNCH nói tới là ngày 31-7-70 với một điều kiện sau: khi có thỏa hiệp toàn bộ.

Bản chữ «ngưng bắn tại chỗ» được nói lên lần đầu ngày 8-10-70.— đó là khi ưu thế quân sự của phe bên này đã lên cao. Cùng ngày đó Hoa Kỳ cũng đưa ra đề nghị ngưng bắn tại chỗ.

Trong đề nghị 8 điểm gần đây, việc ngưng bắn được thực hiện nếu đã có một thỏa hiệp chung.

#### Liên hiệp

Từ trước tới sau VNCH chủ trương không liên hiệp. Ngày 31-7-70, ông Thiệu nhấn mạnh trong diễn 2 của lập trường 7 điểm: «Không chấp nhận liên hiệp bất cứ dưới hình thức nào».

Ngày 8-10-70 ông Thiệu nhắc lại đề nghị 25-3-69 nhằm đàm với MTGP thảo luận trong tinh thần hòa giải dân tộc.

Về phía Hoa Kỳ, ngày 8-10-70 Nixon chỉ nói: «tim một giải pháp chính trị công bằng phản ánh các tương quan hiện hữu của các lực lượng chính trị».

Tới 8 điểm gần đây cả Mỹ và VNCH đều nói tới một «Ủy ban bầu cử» sau khi ông Thiệu và ông Hương từ chức — Ủy ban này có đủ các phe tham gia.

#### Bầu cử và quốc tế kiểm soát

Ngay từ bản thông điệp ngày 25-1-68 ông Thiệu đã nêu lên yêu tố «bảo đảm quốc tế hữu hiệu» để thực hiện các điều khoản hòa giải.

Sau đó ngày 20-7-68 ông Thiệu nhắc lại đề nghị thay chữ bảo đảm bằng chữ «kiểm soát quốc tế».

Ngày 7-4-69 ông Thiệu nhấn mạnh «quốc tế kiềm soát và bảo đảm chống lại việc Cộng sản tái xâm lược». Kể từ cuộc họp ở Midway giữa Thiệu-Kỳ và Nixon 8-6-1969 bắt đầu nói tới việc quốc tế kiềm soát bầu cử tự do.

Lần sau chót, ngày 27-1-72, ông Thiệu và ông Nixon nhắc lại lần nữa yêu tố quốc tế kiềm soát.

#### Lập trường của phe Cộng

Ngày 8-4-65 Hà nội công bố lập trường 4 điểm và sau đó MTGP nêu, lập trường 5 điểm cho tới nay tổng cộng họ đưa ra 8 lần đề nghị HB.

#### Chương trình của MTGP

Lúc đầu, Cộng sản luôn luôn đòi hỏi «giải quyết vấn đề miền Nam theo chương trình và chương trình của MTGPMN».

Ngày 30-1-69 bà Bình lại nhắc lại: «MTGPMN là đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam».

Từ 10 điểm ngày 8-5-69 do Trần bí thư Kiếm đưa ra, không thấy minh thị nói tới điều đó.

#### Trung lập và Liên hiệp

Các đề nghị của CS luôn luôn đòi hỏi miền Nam thành một nước trung lập (theo lối thân Cộng)

Lần đầu tiên họ nói tới chính phủ liên hiệp (với CS), thay vì đòi MTGPMN là đại diện duy nhất đó là trong 10 điểm ngày 8-5-69. Lúc đầu đó là một chính phủ liên hiệp do bầu cử tạo thành.

Vào ngày 7-9-70, bà Bình nêu lên đề nghị chính phủ liên hiệp lâm thời, bao gồm 3 phe: Sài Gòn — VC và các lực lượng khác.

Trong ba lần tiếp sau đó (12-70—7-71 và 31-1-72) CS luôn luôn lập lại điều kiện chính phủ liên hiệp lâm thời.

Riêng trong 7 điểm 7-71 nói rộng thành 9 điểm (1-72) Cộng Sản nói rõ đòi một chính quyền chuyển tiếp giữa Chính phủ VNCH và chính phủ liên hiệp có phe CS dự. Đồng thời với lập trường trên, phe CS bắt đầu nói đến việc lập đỗ 3 ông Thiệu, Kỳ Khiêm từ ngày 7-9-70. Tới ngày 1-7-71 và gần đây họ chỉ đòi hỏi gạt riêng ông Thiệu.

#### Hiệp định Genève và quân Mỹ

Từ đề nghị đầu tiên (4-65) Cộng sản đã đòi hỏi phải dùng hiệp định Genève 1954 làm căn bản để yêu cầu Mỹ rút quân và chiếm cứ khỏi VNCH.

Đề nghị đó được lập lại ngày 30-1-69 và 8-5-69. Nhưng trong lần khác (9-70, 12-70, và 7-71) họ không nhắc tới HD Genève. Trong 9 điểm sau cùng họ lại nói tới việc tôn trọng các HD Genève.

Trong tất cả các đề nghị của họ CS luôn luôn đòi hỏi rút quân Mỹ và đồng minh ra khỏi VN.

#### Kiểm soát quốc tế

Từ trước CS luôn luôn chống lại việc kiểm soát quốc tế. Nhưng trong 9 điểm đưa ra gần đây Cộng Sản đã nêu lên điểm 7 về một cuộc kiểm soát quốc tế.

(XEM TIẾP TRANG 55)

Trong tuần qua, để theo dõi tin tức chuyển Hoa Du của T.T Nixon ông Đạo Cây đã thành lập một hãng thông tấn là Việt Tiềm Thông tấn Xã mướn các phóng viên Mỹ tháp tùng Nixon để chuyên các bản tin về Saigon, đặc quyền đăng trên nhật báo Sóng Thần và tuần báo Đời.

Các bản tin và hình ảnh của Việt Tiềm Xã (V Ti X) được truyền qua vệ tinh vễn thông Peking Duck lấy tên Việt Bắc Kinh để kỷ niệm việc bà Nixon sang Bắc Kinh học nấu món vịt tiêm.

Sau đây là các bản tin liên tiếp do phái viên Việt Tiềm Xã gửi về trong tuần qua. Trong các bản tin nếu phái viên dùng một số chữ mà các đài phát thanh Cộng sản đã quen dùng, đó chỉ là do ảnh hưởng của các món ăn Tàu quá thịh soạn.

#### Tại phi trường

BẮC KINH 21-2 (V Ti X) Sáng nay ông Nixon, chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Hoa Kỳ đã tới phi trường Bắc Kinh, và được thủ tướng Chu án Lai đón tiếp.

Khi bước xuống chân phi cơ, ông Nixon đã cầu thận dồn đến từng bước gõ thử xuống nền đất thấy mặt đất cứng mới dám bước tiếp, vì ông Nixon còn nhớ khẩu hiệu của Hoa lục rằng «Đế quốc Mỹ chắc chắn sẽ bị sa lầy».

Chủ tịch Nixon tỏ vẻ hésit trước khi thấy là «Ở Mỹ được trao đổi trên đất Tàu mà không phải trao đổi trên đất bị đối chọi trong một cuộc biểu tình của vệ binh đỏ. Nixon càng ngạc nhiên hơn vì không thấy hình nộm của ông được trưng bày trên một giày thông lượng treo cổ như ông vẫn được thấy trong các bức hình gửi từ Hoa Lục về trên ngực hình nộm vẫn thường có hàng chữ «Tay chó săn tay sai của Tư Bản».

Tại phi trường Bắc Kinh vẫn có một biển ngữ ghi khẩu hiệu trích câu cuối cùng trong tuyên ngôn Cộng Sản của Karl Marx :

«Vô sản toàn thế giới hãy đoàn kết lại! Mao trạch Đông đã cho sửa lại là «Vô Sản và các dân tộc

## sinh tử phủ

### ÔNG ĐẠO CÁY

bị áp bức toàn thế giới hãy đoàn kết lại!»

Hôm nay cũng tại phi trường Bắc Kinh, lời nói của Marx được sửa lại một lần nữa, ghi trên bức tường cao 6 thước (bằng tòa nhà 2 tầng) nguyên văn như sau : «Vô sản và tư bản, các nước bị áp bức và các đế quốc bóc lột, hãy đoàn kết lại!».

Sau khi duyệt qua hàng quán danh dự, bồng súng do Tiệp Khắc và do Nga Sô chế tạo, chủ tịch Nixon đã được một sĩ quan Hồng Quân trao tặng một cuốn sách đỏ. Mỗi trang trong đó là cuốn Trich Lời Mao Chủ Tịch do nhà xuất bản Ngoại Văn ở Bắc Kinh in hành, mà Nixon đã được thấy trước khi di Tàu. Nhưng không, đó chỉ là một cuốn thực đơn, kể dù các món ăn mà chủ tịch Mao và Thủ tướng họ Chu sẽ dài chủ tịch Nixon!

#### Hội đàm thương định

BẮC KINH 22-2 (V Ti X) chiều hôm qua chủ tịch Nixon đã hội kiến với chủ tịch Mao trong một giờ tại dinh Hải Lăng.

Khi gặp Mao chủ tịch, Nixon có vẻ hơi e ngại vì ông vẫn nghĩ mình là tư bản bụng phệ nhưng coi bộ bụng của ông còn kém xa bụng chủ tịch Mao.

Hai vị chủ tịch ngồi đối diện nhau và khi vừa ngồi xuống, chủ tịch Nixon chợt trông thấy ba cái ống nhỏ bằng bạc tráng xà phòng

mặt mình. Ông hoảng hốt đứng dậy, bước tới ngó chằm chằm vào từng cái ống nhỏ một.

Chủ tịch Mao vội trả lời :

— Xin đừng chí đứng lo! Các ống nhỏ đó đã được khử trùng cẩn thận và chưa có ai dùng.

Chủ tịch Nixon nói :

— Tôi không sợ vi trùng. Tôi phải khám xét kỹ xem trong cái ống nhỏ này có mang mầm bệnh gì không do gián điệp Nga, để quốc xã hỏi theo chủ nghĩa xét lại, io rằng bạn để quốc ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta.

Sau đó hai vị chủ tịch đã thảo luận trong không khí nghiêm chỉnh và thành thật. Phát ngôn viên không cho biết chi tiết nào thêm.

#### 15 món vịt

#### BẮC KINH 23-2 (V Ti X)

Các phóng viên ngoại quốc đi theo Nixon sang Tàu đã được các nhà báo Trung Cộng dài tiếc (ở các xứ độc tài như Cộng Sản thì chỉ có báo giả nô, không hề có báo đối lập hay độc lập).

Trong bữa tiệc, nhà báo Mỹ thấy ăn mười món toàn là món vịt (so với bữa ăn 85 món mà Chu án Lai dài Nixon thi chưa được thịnh soạn lắm).

Một ký giả Việt Tiềm Xã đã thắc mắc hỏi rằng :

— Ở Việt Nam chúng tôi chỉ được ăn bò bay món, không nghe ống nhỏ bằng bạc tráng xà phòng

bữa nay lại được ăn cả vịt mười món.

Ký giả già nô người Tàu khoe :

— Điều đó chứng tỏ Trung Quốc thật vĩ đại. Con bò to như vậy mà người Việt chỉ chế ra có may mắn. Trong khi đó con vịt bé i xiu mà người Trung Quốc chúng tôi chế ra những 10 món.

— Thưa đồng chí, nhưng 10 món vịt này chỉ dành cho các lãnh tụ và cán bộ cao cấp hay cả 800 triệu nhân dân Trung Quốc đều được ăn?

— Nhân dân cũng được ăn chứ. Thực ra chúng tôi chế ra 15 món vịt chờ không phải chỉ có 10 món thôi đâu, nhưng chúng tôi giành riêng mười món để thiết đãi thượng khách. Còn 5 món để giành cho quang đại quân chúng nhân dân.

— Thưa 15 món vịt nhân dân được ăn đó là món gì?

— Đó là: lòng vịt, xương vịt, cút vịt, chuồng vịt và tin vịt!

#### Hai con bò

BẮC KINH 24-2 (V Ti X) Cuộc du hành của tổng thống Nixon tại Bắc Kinh hôm nay suýt bị tan vỡ chỉ vì một sự tình cờ, đó là khi ông Nixon gửi tặng thủ tướng Chu án Lai hai con bò, để cho vào sở hu của thủ đô Bắc Kinh.

Ngay sau khi nhận được hai con bò mộng thủ tướng phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc đã gửi van thư sang hỏi phái đoàn Cộng Hòa Nhân Dân Mỹ rằng :

«Thiền phủ vừa nhận được hai con bò do chủ tịch Nixon gửi tặng. Tại Trung Quốc con bò là tượng trưng của sự ngu dốt và hung ác, vì người ta vẫn nói ngu như bò, và đầu bò. Thiền phủ muốn biết chủ tịch Nixon muốn gửi ý gì khi gửi sang đây hai con bò, sau khi đã gặp gỡ hai nhà lãnh đạo của chính phủ và nhân dân Trung Quốc là chủ tịch Mao trạch Đông và thủ tướng Chu án Lai?»

Nhận được điện văn trêu, tổng thống Nixon đã triệu tập ban tham mưu, trong đó có cố vấn Kissinger để thảo luận. Sau đó một văn thư trả lời được gửi đi, nội dung nói rằng :

#### Thưa thủ tướng,

Chủ tịch Nixon rất vui mừng thấy thủ tướng thác mắc về ý nghĩa việc tè quốc cống tiến hai Quốc thật vĩ đại. Con bò to như vậy mà người Việt chỉ chế ra có may mắn. Trong khi đó con vịt bé i xiu mà người Trung Quốc chúng tôi chế ra những 10 món.

— Thưa đồng chí, nhưng 10 món vịt này chỉ dành cho các lãnh tụ và cán bộ cao cấp hay cả 800 triệu nhân dân Trung Quốc đều được ăn?

— Nhân dân cũng được ăn chứ. Thực ra chúng tôi chế ra 15 món vịt chờ không phải chỉ có 10 món thôi đâu, nhưng chúng tôi giành riêng riêng mười món để thiết đãi thượng khách. Còn 5 món để giành cho quang đại quân chúng nhân dân.

#### Hảo a!

BẮC KINH 25-2 (V Ti X) Hôm nay chủ tịch Nixon nước Cộng Hòa Nhân Dân Mỹ đã đến thăm viếng Vạn Lý Trường Thành. Cùng đi với chủ tịch Nixon còn có bà Nixon mặc tấm áo lông màu đỏ, và phó thủ tướng Lý tiêm Niệm.

Bước tới chân Vạn Lý Trường Thành, chủ tịch Nixon đã thử sờ vào bức tường và nói :

— Gạch tốt quá.

Khi bước chân leo lên mặt thành đặt tay trên lớp vôi hết bên ngoài, chủ tịch Nixon tuyên bố :

— Vôi tốt quá.

Sau khi nhìn ngắm cảnh vật chung quanh, thấy một nữ vệ binh đỏ Trung Quốc đang đứng ngoan cố, chủ tịch Nixon đã bước tới sờ vào áo của nữ rồi khen :

— Vải tốt quá.

Sau khi ca ngợi tất cả các thứ được nhìn ngắm và sờ mó, chủ tịch Nixon đã cùi xuống lựu một cục tuyet còn vương đọng trên mặt thành và khen nốt câu sau cùng :

— Tuyet tốt quá.

Tất cả các lời khen của chủ tịch Nixon đã được phái viên Việt Tiềm Xã ghi chép đầy đủ; và phái viên Việt Tiềm Xã cũng ghi nhận thái độ hân hoan của phó thủ tướng Lý tiêm Niệm khi nghe chủ tịch Nixon ca ngợi cái gì của Trung Quốc cũng tốt.

Sau khi đã ca ngợi tất cả các thứ đều tốt, chủ tịch Nixon bắt đầu khen tính chất vĩ đại của Trung Quốc, vì nhân dân Trung Quốc thích nhất là hai tiếng vĩ đại.

Chỉ tay về phía các ngọn núi cao dài lên phía Bắc, chủ tịch Nixon nói :

— Núi vĩ đại.

Dậm chân xuống bức tường thành xây từ đời Tần thủy Hoàng chủ tịch Nixon tuyên bố :

— Trường Thành vĩ đại.

Chỉ về phía châu thàn Bắc Kinh xa 50 dặm về phía Nam, chủ tịch Nixon ca ngợi :

— Mao vĩ đại !  
(chữ Mao nghĩa là lòng, vì vậy câu này có nghĩa là chiếc lòng vĩ đại)

Khoát tay về phía bắc, núi non trùng điệp và tuyet phủ trắng xóa, chủ tịch Nixon hô to :

— Trung Quốc vĩ đại.

Câu này làm phó thủ tướng Lý tiêm Niệm cảm động vì mặt bắc Trung Hoa là Nga sô, và chủ tịch Nixon muốn am chỉ Trung Quốc sẽ thâu hồi lãnh thổ Tây Bá Lợi Á của Nga sát nhập vào Trung Quốc.

## THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM NAM KÝ

Phát minh từ đời nhà Lý (V.N.) kinh nghiệm đã 800 năm ! Linh diệu phi thường !

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại. Của người già. Cũng được kế nghiệp. Phát triển tại các quốc gia cư trú Hải Ngoại.

— «Bí Pháp » của giòng họ Nguyễn Quang gia truyền ở Bắc Việt Nam.

KIỀN TOÀN BỘ RĂNG ! CHỐNG HÓA NHỒ RĂNG ! (Coi toa rõ. K.S. 1387 — 1965).

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phung sự quê hương V.N. Phục hưng kinh tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC : Cao 50\$. Nước 35\$ sấp lên. Đóng Nam A : Cao : 500\$ — Ngoài ĐNA, — giá còn lên tùy đường Hàng Không Quốc Ngoại. NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rạch Cát. (cây sảng Shell Ngã Năm — Mũi Tàu Phú Lâm Cholon). (Cua Hậu Giang — Rạch Cát)

HỒ CHÍ MINH  
VỚI  
KẾ HOẠCH NAVARRE

Ngày  
chiến tranh  
Việt Pháp  
bùng nổ

Theo tài liệu mật của Sở Liêm Phóng Đông Dương (Pháp) và Tổng cục chính trị V.M.

Nhận được bức điện trên, Valluy đành nhẫn耐, chờ tình hình biến chuyển trước khi có quyết định dứt khoát với Chính phủ VM ở Hà Nội.

Chiều hôm 2-12, sau khi Nguyễn Xiển tiếp Lãm ra về rồi, ông Hồ cho mời cụ Minh Viên Huỳnh thúc Kháng (có lúc ông Hồ gọi là cụ Thạnh Bình, tên làng cụ) Phạm văn Đồng và Nguyễn Xiển sang Chủ tịch phủ có việc họp khẩn bất thường.

Hơn khắc đồng hồ sau, mọi người đã tề tựu quanh chiếc bàn xoay gỗ lùp (rộng tới 4 mét đường kính) thì có tin từ ngoại đưa vào là Tướng Giáp muốn xin vào ra mắt Cụ.

Chẳng hẹn mà nén, ông Hồ cho mời Giáp vào cùng họp bàn luân thề. Ông nói với cử tọa:

— Hải vụ trống tròn công Hải Phòng đêm 19 và 23-11 qua đã cho thấy rõ là Pháp ra mặt kiểm chuyện làm ngặt, được châm lần đầu, đang tiến dần từng bước trên đường mưu toan & thanh toán & đối phương. Nhưng, dầu còn yếu, chúng ta nhất quyết không để kẻ thù tiến xa hơn nữa. Chúng ta đã bố trí canh chừng mọi bát trác, đặc biệt là chúng quanh hai thành phố lớn.

Ngưng một thoáng rít hơi thuốc điếu kẹp giữa hai ngón tay, ông Hồ lại nói tiếp:

— Nhìn vào tình hình biến chuyển dần dập ít ngày gần đây, chúng ta có thể nghĩ quân thù đang tính chờ một cái gì để làm thêm một bước hùn h Seah hơn cả vụ 23-11. Vậy, tôi có ý kiến nhân việc



Chủ tịch phủ (dạ tiệc này do nhà hàng Métropole b  
iên — cả thực đơn lẫn trang thiết phòng tiệc —  
tại Chủ tịch phủ trước Dinh Thống Sứ cũ trước  
Vườn Hoa Cúc phun).

Giai mòi dự tiệc gửi đến Tòng Hành Dinh Nội  
Thanh Cửa Bắc vào lúc gần ngọ ngày thứ Năm  
7-12 Morlière coi xong, đưa cho mấy sĩ quan cấp tá  
công sự viên trong văn phòng coi soạn cho đánh  
văn thư phúc đáp việc nhận lời dạ tiệc gửi cho  
Bộ Nội Vụ.

Đúng lúc đó, có công điện của Cao Ủy phủ  
Saigon đánh ra báo tin sứ chỉ định chính thức  
Tướng J.E Valluy làm Tư lệnh Khu Hành quân  
Bắc Việt và cũng ra Hà Nội ngày 11-12 với Cao Ủy  
J.Boillaert. — Yêu cầu tướng Morlière chuẩn bị sẵn  
sóng cho việc bàn giao chức vụ hôm đó.

Giai phúc đáp nhận dạ tiệc đã gửi  
đi Bộ Nội Vụ rồi nên mặc dù bàn  
rõ chuẩn bị về việc bàn giao sắp tới, Tướng  
Morlière và 8 sĩ quan trong bộ tham mưu cũng bắt  
để phải đến dạ tiệc tại Chủ tịch phủ từ  
giờ tối ngày 7-12.

Sau cuộc tiếp tân tại phòng khách tiết Chủ  
tịch phủ, các quan khách Việt, Pháp dùng rượu  
khai vị rồi hàn huyên đến 8 giờ thiêu 15 thi vào dạ  
tiệc tràn thiết ở ngoài sân sau Chủ tịch phủ.

Quanh một thời dài hình chữ T, cụ Minh  
Viên Huỳnh thúc Kháng — nhân danh Bộ trưởng  
Nội Vụ, đại diện Chính phủ ngồi giữa bàn dài (gác  
ngang chữ T) dành cho các nhân viên cao cấp  
Chính phủ VM (Bộ và Thủ trưởng). Còn đầu bàn  
đi trước mặt (trục chữ T) là ghế Morlière ngồi đối  
diện (chiếu tướng) cụ Huỳnh, Hai bên tay phải tay  
trái Morlière là 2 hàng ghế tựa của 8 sĩ quan cấp tá  
Pháp ngồi song song, Bộ trưởng Tư Pháp, Vũ  
Hữu Hoa ngồi bên mặt cụ Huỳnh — nhân danh  
phát ngôn viên thay Cụ Bộ trưởng Nội Vụ — đứng  
lên trình trong đọc một diễn từ ngắn bằng Pháp  
tên cầu chúc sau hữu nghị không bao giờ lật phai  
giữa hai dân tộc từng đã là bạn (!) giúp đỡ nhau  
tín trọn một thế kỷ.

Bộ trưởng Vũ dứt lời giữa tiếng vỗ tay hoan  
nhân giòn giã của cả bàn tiệc.

Tướng Morlière — nhân danh đại diện Cao Ủy  
Pháp Quốc — cũng đứng lên ứng khẩu đáp từ... Mỗi  
câu đều được Bộ trưởng Tư Pháp thông dịch ngay  
ra tiếng Việt rất lưu loát. Bài đáp từ của viên  
Tướng Tây cũng bao hàm những câu xướng tụng  
người giao khát sáo cõi diền, đại ý cầu chúc hai  
quốc gia Việt, Pháp mau kiện toàn, tăng triển thêm  
tình hữu nghị để cùng xây dựng một nền tảng bang  
giao hòa tương huynh đệ bền vững và mãi mãi tốt  
đẹp.

Suốt buổi dạ tiệc không có một bóng gai nhän,  
lên dài từ 8 giờ thiêu 15 đến 9 rưỡi đêm — Cả hai  
ben chủ khách đều không đề cập đến vấn đề chính  
trị, ngoại giao.. mà chỉ phiếm luận, chuyện tầm  
phao lu đầu đến cuối.

Sau bữa tiệc, các quan khách kéo sang phòng  
nhà sảnh khách tiết, phân ra từng toán nhỏ, ngồi  
bút thuốc, chuyện vãn, uống trà. Còn Bộ trưởng  
Tư Pháp thì mời cụ Huỳnh và Tướng Morlière sang  
phòng bút thuốc (fumoir) kế bên thư viện Chủ tịch  
phủ, trông sang Vườn Hoa Bồn Be (tức Vườn Chi  
Lăng) để cùng đàm đạo.

Cụ Huỳnh và Morlière mỗi người ngồi một ghế  
bành kê gần nhau, còn họ Vũ ngồi trên một đầu bọc  
nhung (pouf) để đóng vai thông ngôn cho hai người.

Vừa ngồi xuống chưa kịp mở lời, bỗng Hoàng  
hữu Nam đến gần, nói nhỏ bên tai Bộ trưởng Tư  
Pháp.

Họ Vũ đứng phát lời, xin tạm biệt cụ Huỳnh  
và Morlière trong chốc lát vì có việc gấp bất ngờ và  
đề đại tá Nam ngồi lại thông dịch thay.

Thực ra, ông Hồ vì cáo bệnh không dự tiệc lúc  
đó đang ở trên lầu 3 Bác Bộ Phủ cần gấp họ Vũ,  
nên cử Hoàng Hữu Nam sang thay chỗ cho Vũ để  
nhập trách việc thông dịch.

Vũ vừa ra đến cửa phòng thì từ ngoài tiến vào  
Nguyễn thiệu Lâu, Trưởng ban ngoại Kiều vũ cùng  
một đại úy Pháp tiến vào phòng.

Viên đại úy Tây này không phải là quan khách  
trong số tam sỹ quan đã tháp tùng Morlière tới dự  
tiệc mà là một sĩ quan trực trong Bộ tư lệnh đem  
lời cho Morlière bức công điện hỏa tốc từ Saigon  
vừa đánh ra.

Theo lệ khi có điện hỏa tốc thi bắt luận giờ  
điều nào và bắt cứ ở đâu — dù mặc công xuất xa — sĩ  
quân trực cũng phải đưa lập tức đến tay viên Tướng  
Tư lệnh. Đó là lý do sự có mặt của viên đại úy  
đi xin được gặp ngay tướng Morlière và sau đó  
cược Nguyễn thiệu Lâu dẫn vào phòng fumoir...

Binh thần, «cố» để giài chào xong, viên đại úy  
ao bức điện cho viên Tướng Tư lệnh.

Morlière mở ra coi, nét mặt chợt biến sắc, song  
kịp trấn tĩnh ngay, gật đầu tay oỗ bức điện vào  
túi áo, vừa khẽ bảo viên đại úy ra về trước.

Cụ Huỳnh và Hoàng Hữu Nam thấy vẻ mặt bối  
do đột ngột của Tướng Pháp khi đọc xong bức  
điện, đoán ngay là bức điện hẳn có chỉ thị gì ghê  
gớm từ Sài Gòn đánh ra mới khiến viên Tư lệnh  
phản nặc xao xuyến như vậy. Ước đoán này quả  
không sai vì nội dung bức điện của Valluy vừa  
đánh ra đòi Morlière phải hạ tối hậu thư cho Chính  
phủ VM, buộc phải trả lại cho Pháp, bộ máy an  
 ninh, cảnh sát tại 2 thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

Trong khi viên đại úy xuất trình bức điện khẩn  
cho Morlière coi, Hoàng Hữu Nam kéo tay áo  
Tướng Ban Ngoại Kiều khẽ nói :

— May quá ! Anh đến rất đúng lúc ! Cụ (ông Hồ)  
cần gặp gấp anh Hòa, có biểu tài sang đây thay  
anh ta. Nhưng, anh cũng biết, tôi vừa từ Hải  
Phong về, cần giải quyết gấp mấy công tác cực kỳ  
quan trọng, rồi ngày kia trước 9 giờ sáng, tôi đã  
phải có mặt ở dưới Cảng rồi. Thời giờ quá gấp rút,  
tôi không thể yên tâm ngồi đây lâu được. Tôi muốn  
anh ngồi đây thông ngôn giúp tôi,

Trưởng ban Ngoại kiều Lâu ngẩn nghĩ giây lát nói :

— Tôi nghĩ anh nên nán lại để thông ngôn cho cụ Huỳnh và Tướng Pháp thì tốt... hơn tôi !

Vốn nghiêm nghị, it nói, Nam nhún vai đáp :

— Không phải tôi thiếu thiện chí làm việc này, trước hết vì thời giờ quá cấp bách cho tôi, sau nữa, tôi thấy có vài điểm không thuận lợi...

Nam bỗng khụy gai khiến Lâu thắc mắc hỏi :

— Anh cho biết mấy điểm không thuận lợi là những điểm gì ?

Ngập ngừng một thoáng, Nam đáp :

— Anh là người không đảng phái mới thật đúng là vị trí của người thông ngôn. Anh có nhiệm vụ phải khéo diễn đạt thật rõ và thật đúng ý kiến cụ Bộ Trưởng Nội Vụ (cụ Huỳnh) đồng thời cũng phải có tài gọi hét tài kiển, mạnh tám của thực dân đồn địch vào thế quấy sai trái đặng giành phần phải về ta.

Nhân lập luận giải thích trên đây của Hoàng Hữu Nam về vai trò người thông ngôn đặc lực cần thiết cho những cuộc trao đổi ý kiến hoặc tranh luận chính trị giữa VM và Pháp hồi đó, tưởng cản nỗi thèm về vai trò tể nhị, khô khangan của Trưởng Ban Ngoại Kiều vụ VM, Nguyễn thiện Lâu ngay ấy. Một hôm, cách đó chừng 6-7 tháng, sau ngay thủ lãnh nhóm Việt Quốc là Nguyễn Tường Tam (đang làm Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ VM) đề cử Giáo sư Nguyễn thiện Lâu — nguyên chuyên viên ngạch Tây tại Trường Viễn Đông Bác Cố Hà Nội — làm Trưởng ban Ngoại kiều vụ, cụ Huỳnh lấy tình bạn vong viên cũ từ hồi 1939-42, ông Lâu còn là Giáo sư sử địa tại Trường Trung Học Khải Định Huế thường đến thăm cụ tại tòa báo — nhà in Tiếng Dân, nay lại gặp Lâu trong Chính phủ VM ở Hà Nội, một hôm, cụ mới Lâu đến Bắc Bộ Phủ dùng cơm thân mật với Cụ để ôn lại những kỷ niệm xưa. Nhân gợi lại những biến cố đồn dập hồi đó đã đưa đầy Nguyễn quân vào guồng máy chánh quyền VM, Lâu có tâm sự với cụ : Thưa cụ, cháu... Việt Minh chẳng phải ! Việt Quốc cũng không ! Dĩ nhiên, Việt gian cũng không nốt ! Ấy vậy mà cháu đang đứng vào một địa vị «tan hợp» hay nôm na «ba phải» do Việt Quốc đề cử VM chấp thuận và Cao Ủy Pháp không phản đối. Khi mới nhậm chức tại Ban Ngoại kiều Vụ cháu hết sức bắn khoan tự hỏi không biết mình phải xử trí cách nào để cả ba đều được vừa lòng đẹp ý ?

Cụ Huỳnh gật gù khẽ nói :

— Ông nói thật rất đúng ! Tôi hiểu chức vụ ông thật là đặc biệt thật vô cùng tể nhị. Chỉ một vở ý khinh xuất nhòe, chỉ một chữ ám nghĩa xắt từ khẩu thiêt ông có thể gây nghi kỵ, hoặc bất đồng ý kiến giữa ta và địch. Nhưng tôi đã nghe nói nhiều về tài khôn thuyết của ông, tôi mới thấy rõ chính vì sự tể nhị về ngôn thuyết đó mà ông đã được chọn để trao phó nhiệm vụ nặng nề và bạc bẽo đó. Ông Bộ Trưởng Tam, bạn thân cùng học với ông bên Pháp đã hiểu rõ tài thien phu đó của ông nên mời tiến cử ông thi chắc chắn là không thể sai được !

Ông đừng nghĩ ngại chi cả, miễn là cứ lấy công tâm, thành tin mà hành xử là được.

## Cuộc thuyết phục cuối cùng trước khi đỡ vỡ tan tành

Khi viên đại úy trực chào Morlière và cụ Huỳnh trở ra tại Hoàng hữu Nam cũng đứng lên đón Nguyễn Thiệu Lâu ngồi vào ghế thông ngôn. Viên trưởng ban Ngoại Kiều vụ bước đến gần sát cụ Huỳnh nghiêm đầu chào rồi bắt tay Morlière, tự giới thiệu tên danh và phần vụ thông ngôn viên của mình trước khi kéo chiếc đầu, ngồi né bên cụ Bộ Trưởng.

Cụ Huỳnh bắn khoan ngó Lâu rồi khẽ hất hàm hỏi :

— Sao... bây giờ mình nói cái gì với họ đây ? Không phải suy nghĩ, Lâu đáp :

— Thưa cụ, cháu xin đền nghị hãy mở đầu bằng mấy câu hỏi thăm xã giao thường lệ rồi mới mìn gọi chuyện xem họ có điều chi không được như sau đó ta sẽ tùy đáo tùy biện, tùy cơ ứng biến thế nào cho đẹp đẽ, khỏi bị hờ hênh, thua thiệt.

— Ừa, phải đó, ông hãy mở lời trước đi !

Tươi cười dưới cặp kính cận, Lâu tên tiếng vẫn an về sức khỏe viên Tư lệnh rồi tỏ bày rõ buồn tiếc của chính phủ VM vừa hay tin Cao Ủy Bollaert và tướng Valluy sắp ra thay thế trung tướng Morlière. Như vậy, tình hình nhiễu nhương, kháo trương hiện tại chắc chắn chẳng những không giải thiểu mà còn suy đồi, tệ hại hơn, nếu tướng Tư lệnh không còn ở lại Hanoi nữa.

Chính phủ DCCH sơ dã luyến tiếc Trung tướng Tư lệnh vì thái độ hòa hoãn, thông cảm và không cứng rắn, hiếu chiến như các tướng lãnh Bộ Tư lệnh Tối cao Saigon.

Nhu được Nguyễn-quân gãi trúng vào chỗ ngứa Tướng Morlière bèn ngỏ lời xã giao cảm ơu về hàn dạ tặc thịnh soạn do Chính phủ thất bại cùng sự thù tặc thân hữu của các yêu nhân VM đối với Bộ Tư lệnh nội thành.

Đoạn Morlière nhắc lại quá khứ hai dân tộc Pháp đã từng trại qua những thử thách đau thương do quân Nhật lôi. Thật khó mà tránh được những xích mích, mâu thuẫn tị hiềm lâm khi thật vỡ lõi đã phát sinh trước khi 2 quốc gia đi đến sự thống cảm và tin tưởng lẫn nhau một cách thực tế và thành khẩn. Nước Pháp vốn ưa chuộng Hòa bình, cảng với VN đã có một quá khứ hợp tác lâu dài tuy nhiều lục, như hiện nay, có phần kém tốt đẹp. Song, nhìn chung, ngày hôm nay, nếu VN được như thế này, phần lớn cũng vì những tố lực khai hóa canh tân của nước Pháp. Nay tình thế tuy có điều khác nhưng nước Pháp vẫn muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với VN. Như vậy, cả hai quốc gia đều cùng có lợi.

Đoạn, Morlière lại nhắc đến công thức «Liên hiệp Pháp» của giáo sư Paul Mus, giáo sư Trung học Pháp đã tham gia Phái bộ Sainteny hội đàm sơ kuối với VM ngày 16-10-1945 tại Hà Nội. Là giáo sư có trên 30 năm kinh nghiệm về các vấn đề thuộc địa P. Mus rất am tường các vấn đề Á Châu đặc biệt về Đông Dương. Là hội viên Trường Viễn Đông Bác Cố, Mus đã viết nhiều tài liệu khảo luận về phan văn sử địa.

(CÒN TIẾP)

## CON CHIM TRÊN CÀNH HOA SỨ TRẮNG

mưa trên tầng phố cao  
lá soái dài sânирот  
em di về phương nao  
tháng ngày lên sướt mướt  
buổi chiều hoa sứ nở  
chim về đứng trên cây  
mưa từng cơn nức nở  
nghe tình sầu trong mây  
trong đáy mắt sương mù  
em di về cuối thu  
chim về trên cây sứ  
nghe điệu tình chớm ru  
dài mươi ngón tay tròn  
đón hoài cơn mưa vỡ  
ướt từng lọn tóc đen  
làm chim buồn nức nở.

## CAO NHẬT QUYẾN

## CHO NGÀY LỚN LÊN

1.—  
hai mươi năm rồi đó mẹ cha !  
hai mươi năm rồi đó bạn bè !  
hai mươi năm rồi đó người yêu !

2.—  
tôi có gì cho quê cha đâu !  
những hổ bom máu loang đục ngầu  
đâu còn gì cho quê cha nữa,  
những mảnh bom cày lồng ruộng sâu

3.—  
tôi có gì cho anh em đâu !  
vẫn súng gươm giết nhau từng ngày  
đâu còn gì cho anh em nữa  
vẫn chóng mìn vẫn lựu đạn cay

4.—  
đã hết rồi người yêu tôi ơi !  
trái tim non đã xa tình người  
xin một lần được dời ngoảnh mặt  
xin một ngày người bỏ cuộc di chơi

5.—  
hai mươi năm lớn khôn quia đời  
nghe thù hận vẫn nở trên môi  
trên quê hương cǎn khô sỏi đá  
trên mắt người ngồi ánh vong nô

PHẠM PHÙ DU (Phú Quốc)

## BÊN ĐƯỜNG

không ai khóc anh chiều hôm nay  
không ai theo dấu vết chân ngày  
chiều lên núi dựng mây quanh núi  
xe đỗ đèo hoang men rượu say

xã anh xa em thời chiến chinh  
đêm đêm ru giấc ngủ riêng mình  
quê hương đau khổ càng đau khổ  
đất nước còn ai ta phiêu linh

một năm, hai năm rồi trăm năm  
thương em như vết da lăn tròn  
tuổi rừng xanh ngắt đời đong tré  
thế kỷ này còn bao nhiêu năm ?

hồi thế thà thôi không trở lại  
nè già thà khóc nhớ thương con  
em thà khấn trăng đưa người chết  
nước mắt rơi trên đá cưng mòn

KIM TUẤN

## đáp bài SỢI TÌNH

(của VƯƠNG LỆ DIỄM)  
Đời 118

em ơi ! nếu phải tình yêu là khói  
thì ân ái nào nhẹ thoảng như mây ?  
trong một mùa Xuân rừng già mở cửa  
hoa lá không tên hương sắc ngọt ngào  
các anh hành quân trong rừng bước nhỏ  
hậu phương thành bình, đón tết ra sao ?  
nếu có một ngày khói mây gặp gỡ  
em chọn nón rừng, mũ đỏ hay nâu ?  
khách là thương binh em vui mở cửa ?  
hay sẽ chối từ tao ngộ thương đau !  
«rồi một phút dừng dương anh vàng úa»  
«giọt nắng vàng cảng ủ rủ buồn theo» (1)  
anh lại trở về cuộc đời lôi kéo !  
với dòng suối buồn, với nhịp cầu treo  
tình yêu khói mây chỉ làm khắc khoải  
trái mộng tin yêu hờn chín dã tàn  
như lá rừng hoang âm thầm rụng chết  
sương ủ u buồn không một hồi hàn ! ?

HỒNG LẬP

(1) thơ V.L. DIỄM

Trong năm nay, năm Nhâm Tý, mong lâm thay hòa bình sẽ đến với nước Việt Nam chịu đựng đã quá nhiều đau khổ này.

Đêm giao thừa Cặc tôi đạp xe dọc theo đại lộ Trần Quốc Toản, qua Việt Nam Quốc Tự, dọc theo đường Lê Văn Duyệt qua Lăng Ông dọc theo Hiền Vương qua đền thờ đức Trần Hưng Đạo, dọc theo đường Công Lý qua chùa Vĩnh Nghiêm rực rỡ dưới ánh đèn đẹp như tranh.

Đón mừng năm mới hoa châu tự bốn bề bắn lên soi sáng vòm trời thủ đô, ánh hỏa châu rực rỡ đủ màu xanh, đỏ, vàng,

Trở về nhà chân cẳng mỏi rãnh nhưng Cặc tôi quyết thức trắng đêm để chào mừng năm mới và cũng là để cầu nguyện cho chiến tranh hãy thực sự chấm dứt năm nay, năm Nhâm Tý.

Cặc tôi mở tủ lấy đại một cuốn sách mở đọc trong đèn khuya. Đó là kịch Macbeth của Shakespeare.

xx

«Ông bạn nghĩ gì về những trang sách vừa đọc?»

Cặc tôi giật mình ngẩn nhìn. Chỉ qua có một giây ngờ ngợ. Cặc tôi nhận ra ngay ông Hồ, tuy thân tâm vẫn nhẹ rất rõ là ông đã chết từ hai năm nay rồi.

Thế là cuộc đàm thoại bắt đầu.

CẠC SĨ : Thưa cụ tôi vừa đọc xong vở bi kịch Macbeth của Shakespeare,

H.C.M : Gọi bộ vở kịch làm ông suy tư dữ.

CẠC SĨ ; Chinh vậy. Bi kịch Macbeth hơn bất kỳ bi kịch nào của Shakespeare cảnh cáo con người rằng trong xã hội khi người ta đã không còn tin друг nhau nữa khi trong tim mỗi người ngự trị một bóng đèn nghị kỵ, thì xã hội đó đã vỡ, phân hóa đèn vụn nát là cái chắc. Ngày xưa cũ đã là người thiện cổ chắc cụ nhìn thấy rõ điều đó. Miền Bắc có cái bể ngoài thống nhất ý chí, bể trong nát ruỗng như một anh đàn ông nghèo mác bệnh phong tình cù đinh thiền pháo mà không có tiền chữa. Còn miền Nam này thì khỏi phải nói. Cụ đã là người thiện cổ nên hơn ai hết cụ hiểu, quả thực cứu cánh và



## CẠC SĨ

## ĐÀM THOẠI VỚI ÔNG HỒ

phương tiện là một, không thể có chuyện cứu cánh biện minh cho phương tiện. Hãy thử thuở sinh thời ngày ngày chủ cần vụ dâng lên cụ bát cháo bầu dục, nấu với sâm bạch bì, cái muỗng, đũi dưa dùng để ăn cháo tất nhiên phải sạch, không thể dùng cái muỗng đũi dưa dinh mầu dinh pôan mà hòng bắt cháo bầu dục : àm bạch bì ăn vẫn unon được.

(Cặc tôi đưa mắt nhìn cụ Hồ, khuôn mặt của ông u ẩn bần. Hồn ma ít nói, Cặc tôi tiếp tục)

800.000 cái pháo đài chống cộng. Từ ngày đó đến nay, ngót hai mươi năm qua rồi, cái đám 800.000 dân di cư bao kết cấu hầm bà làng chống nam vợ bác, chồng bác vợ nam sinh sôi này nở ra biết bao là pào dài miền dịch Cộng sản nứa kê cả các anh Bác cờ bè bối nào au nambiết quả với cỏ già miền Nam hiền hậu nào rời đi mất thì đưa con hoang kia sinh ra cũng cỏ mauli chống cộng và được miễn dịch cộng sản như anh bố hoang của nó. Thưa cụ, cụ bây giờ đã là người thiện cổ rồi, cụ thấy rõ đây, vụ Mậu Thân, đại quân của cụ đại bại cõi đảng ngạc nhiên đâu.

(Võ tinh Cặc tôi lại đề ý đến ông Hồ. Ông vẫn chăm chú nghe mà im lặng. Hồn ma càng ít nói. Cặc tôi lại tiếp tục).

CẠC SĨ : Thưa cụ tuần qua khi Nixon du hành sang Hoa Lục gặp Mao, chắc cụ có theo dõi báo chí ? Lời Nixon tuyên bố khoái thích Ăn Tau, ty khoe cầm đũa giỏi, khen rượu Tau men nồng bằng rượu Uyên kỳ, đúng là thứ chính trị con nít. Bon chúng tôi kém chính trị mà thấy vị nguyên thủ một đệ nhất siêu cường thế giới làm trò hè chính trị con nít như vậy cũng phải bịt mũi lại không ngửi nổi hoang chi là những tay tổ chính trị như cụ làm sao mà chịu nổi. Quả thực dân minh đã quá trưởng thành trong lò lửa chiến tranh này, chỉ khô cải thiến người lãnh đạo.

Ông tổng thống bênh này của chúng tôi vốn không chúng tôi cũng chịu, mà khi ông ấy giám sát chúng tôi cũng chịu, chúng tôi trưởng thành mà thông cảm lắm, dù có nô lệ cho hình thức cũng nhắc là ngôn từ của thế nhân.

Nhưng duy có một điều quyết định ông ấy lại không làm.

HCM : Đó là điều gì thế ông ?

CẠC SĨ : Cụ đã là người thiện cổ, cụ trọng thầu suốt dòng lịch sử chè cụ biết bấy giờ chỉ cần một bên thay đổi lập trường đứng vào thế dân tộc là lập tức VN có ngay được thế mạnh như chè tre khiến cả Nga MỹTau cũng phải kiêng nể như kiêng nề Nam Tư, vì Việt Nam sẽ là một trong những cột trụ quý giá cho Đông Nam Á. Chỉ cần một bên thay, thưa cụ. Trong

Nam này mà ông tổng thống đứng vào thế dân tộc cương quyết tận diệt ngay tham nhũng, đặt những người sạch vào đúng chỗ hợp với khả năng của họ (người sạch ở mọi nơi mọi ngành đều có cá đáy cụ) đặc biệt biết quý những nhân sĩ đổi lập, những báo sạch đổi lập như người đi đêm có được sao Bác Đầu để giữ hướng, có được những bó đuốc để soi đường Thưa cụ nếu trong Nam mà như thế thì ngoài Bắc rung cái rụp. Ngược lại nếu miền Bắc nhân dịp đầu soi lửa bỏng này bằng cách này hay cách khác thiết lập được một thể chế bao dung, yêu dân tộc, yêu con người thì trong này cũng rung cái rụp.



HCM : Tôi muốn biết ông nghĩ sao về tội CIA.

CẠC SĨ : Cụ sợ chúng tôi thiếu tin ? Không đâu cụ ơi. Cụ đã là người thiện cổ, cụ nhìn thấu những con bài chính trị, cụ là gì CIA có khả năng thu vén để hưởng lợi tối đa, nhưng mình bao giờ cũng là kẻ gáp trước. Đất nước mình, mình là chủ mà. Chỉ kẻ bán nước mới mời CIA gáp trước, có nghĩa là nó sẽ gáp tất cả, đớp tất cả, chỉ nhả cho mình xương. Chết nỗi trường hợp như vậy đã không bù xẩy ra ở Việt Nam suốt hai ngàn năm lịch sử giữ nước. Muốn bán nước nhưng dân chúng đất nước đi thi lấy gì mà bán ? ! CIA hơn ai hết, họ biết rõ điều đó lắm. À, cụ có nhớ câu chuyện ngụ ngôn Hy lạp «Hai người thù nhau» của Esop không nhỉ ?

HCM. Chuyện thế nào, thưa ông ?

CẠC SĨ : Dạ, câu chuyện như thế này :

«Xưa có hai người thù nhau, lần đó thê nào lại cùng đi một thuyền một người ngồi đằng mũi, một người ngồi đằng lái, Chẳng may thuyền gặp bão sắp đắm. Người ngồi đằng lái hỏi người lái thuyền : «Nếu thuyền đắm thì đằng nào chìm trước ?» Người lái đáp : «Thuyền đắm đằng mũi chìm trước». Người ấy mới nói rằng : «Ấy vậy thì tôi còn được thấy kẻ thù của tôi chết trước».

(Cá ông Hồ và Cặc tôi cùng bật cười)

CẠC SĨ : Chết đến đít cả hai rồi mà còn ngu thù nhau đến như vậy tưởng rằng chỉ có thể có trong ngũ ngôn, ai ngờ Nam Bắc chúng ta đương ngu như thế đấy ! Chỉ cần một bén tĩnh ngộ trước là tinh tế thay đổi đến rụp, hai mũi dao găm đương hướng về nhau chúng ta hãy cùng xày lung lại hướng mũi dao về phía ngoại nhân...

Cặc tôi nhận ra ông Hồ chợp biến mắt, giật mình sực tỉnh : thi ra xem sách ngũ gác lúc nào. Tuy nhiên Cặc tôi cho rằng mình vừa đàm đạo với linh hồn ông Hồ thật. E rằng hồn ông vội bay ra Bắc run rủi cho ngoài đó có được cuộc đảo chính thanh toán lũ cuồng tú, lập công đầu trong thế đứng dân tộc.

Con đường cứu nước chỉ có một cách như vậy, thế cứu nước cực kỳ gấp rút, Cặc tôi ghi vội cuộc đàm thoại trong giấc mơ đầu xuân trên đề ông tổng thống nơi đây tự suy ngẫm. Đó là trường hợp cứu nước vinh quang ngàn năm một thuở. Đề hụt mất thật ưởng.

(Xem tiếp trang 54)

Nhà xuất bản

SÁNG TẠO

đã cho phát hành toàn quốc

CÂY ĐÀN MIỀN ĐIỆN

tác phẩm đã đưa tác giả Takeyama Michio lên đài vinh quang của văn đàn NHẬT sau đệ nhị thế chiến.

Bản dịch Việt ngữ trau chuốt của Đỗ Khánh Hoan



## GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Trong tất cả những phim thuộc loại Suspense do đạo diễn Alfred Hitchcock của Hoa Kỳ thực hiện, tôi thích nhất là phim VERTIGO, tức SUEURS FROIDE. Phim này đã chiếu ở Sài Gòn cách đây trên 10 năm, với KIM NOVAK và JAMES STEWART trong hai vai chính. Mầu sắc của phim cũng như KIM NOVAK trong VERTIGO, trước mắt tôi, tuyệt đẹp. Truyện phim có một không khí神秘 làm cho tôi xúc động. Từ sau khi coi VERTIGO, tôi vẫn có ý định phỏng tác truyện phim này thành Việt Nam để các bạn cùng thưởng thức. Phim VERTIGO được thực hiện theo cuốn tiểu thuyết loại Série Noire của BOILEAU NARCEZAC. Văn sĩ này người Pháp và nhan đề của truyện là ENTRE LES MORTS.

Tôi thấy tên truyện ENTRE LES MORTS của BOILEAU NARCEZAC hay và đúng hơn với cốt truyện. Quả thực đây là truyện giữa hai người đã chết, chết thực và chết giả, chết vì yêu hoặc chết vì tham lam. Truyện này sẽ cho chúng ta thấy khi tình yêu chết, người yêu cũng chết theo. Nói một cách khác, khi trái tim chết, con người tuy còn thở, còn đau

khô nhưng đã như chết rồi vậy. Nhưng thôi, một truyện hay không cần giới thiệu nhiều mời bạn đi vào truyện...

Đầu năm Nhâm Tý  
HOÀNG HẢI THỦY

### MỘT

— Chuyện của tôi chỉ có thể.. Cậu có thể cười tôi, cậu có quyền cho tôi là... trưởng giả, một tên trưởng giả học làm sang, một tên giàu sòi bảy đài.. Nhưng tôi hy vọng cậu nhận lời...

Thịnh có vẻ khồ sờ, bức bộ khi nói câu đó. Thịnh áp ứng thấy rõ và Mạnh thấy rõ là Thịnh khồ sờ. Mạnh vẫn ngồi yên nhưng chăm chú nghe và nhìn. Thịnh tiếp :

→ Dùng hai tiếng điều tra thì có vẻ.. nặng quá, khó nghe. Nhưng ngoài nó ra, tôi chắc không còn tiếng nào khác. Điều tra hoặc theo dõi, dò xét cũng vậy. Thịt mình cứ gọi là điều tra đã sao... Tôi muốn nhờ cậu điều tra giùm.. vợ tôi.

Nói ra được từng ấy lời, Thịnh có vẻ dễ chịu hơn. Nhưng gì khó nói đã được nói rồi, từ phút này Thịnh sẽ nói được dễ dàng và nói được nhiều hơn về chuyện y muối nhờ Mạnh. Cố gắng giữ vẻ thân thiện nhưng vẫn chăm chú và nhất là vẫn đứng đầu, Mạnh hỏi lại :

— Sao ?? Toa nghi nàng... không trực chung thủy u ? kẽ từ ngày từ bỏ lớp học để bước vào cuộc đời, và hơu thế nữa người bạn học cũ của chàng; chàng cũng biết Thịnh lấy vợ giàu và đã trở nên nghiệp chủ, đã giàu sang và thành công trong đời. Nếu bây giờ Thịnh có nghi vợ ngoại tình cũng chẳng có gì đáng cho là lạ. Chuyện ngoại tình với những bà nhà giàu bây giờ quá thường. Ngay cả những ông chồng mải mê làm giàu cũng coi thường việc vợ họ có tình nhân, miễn là đừng làm điều gì quá lố liêu để họ mang tiếng.

Nhưng Mạnh lầm, Thịnh lắc đầu :

- Không. Không phải chuyện ấy..
- Vậy thì là chuyện gì ?
- Nàng làm cho mua lo, mua sợ, nàng có thai đẻ kỷ lâm. Thật khó nói..
- Nhưng toa sợ gì mới được chứ ??

Đầu bạn học cũ nhìn nhau. Bây giờ cả hai cùng đổi khác nhiều. Họ nhìn thấy sự đổi khác của nhau và sự đổi khác của mình trong đôi mắt, trong nét mặt bạn. Cả hai cùng già đi nhiều. Tất nhiên. Vì đã hai mươi năm trôi qua rồi còn gì. Mạnh vẫn gầy còn Thịnh mập ra, béo tốt, hồng hào nhưng trông hai người chia xác ngotrònđã khỏe hơn. Đặc biệt Thịnh vẫn bụng thắt sảng. Toàn đồ đắt tiền. Đúng mode Paris nữa. Mạnh nhìn chiếc cravate màu đỏ sẫm kề ô đèn lâm, cái kẹp cravate bằng platine có gân kim cương, đeo nút tay áo cũng bằng vàng trắng của Thịnh và hơi buồn khi nhận thấy mình vẫn còn đổi chút thiêng thường có những thứ phụ tùng đắt giá nhưng thật sự không cần thiết đó. Ngày xưa khi họ còn đi học, Mạnh vẫn coi thường Thịnh. Trong số bạn hữu, Thịnh không có sáng kiến, không có gì đỡ trội hơn bạn, nghĩa là không có gì xuất sắc. Nhưng con người ta ở đời giàu nghèo có số, Mạnh cay đắng nghĩ thầm, trong số bạn hữu ngày xưa những người xuất sắc nhất đều có ai thành công khi bước vào đời ?? Đa số chỉ đi làm công, anh chàng Thịnh bị thịt và lù đù ngày xưa bây giờ trở thành một tên businessman giao du ngang hàng với Tòng trưởng, Bộ trưởng, đi xe Huè KỲ, ở vi-la và làm chủ nhân ông của cả ngàn người.

— Điều tra là nghề của mua ròi, Mạnh nói bằng một giọng thanh niên giọng, nhưng điều tra vợ người thiên hạ bao giờ cũng dễ dàng hơn là điều tra vợ bạn..

Thịnh đồng ý ngay :

— Tất nhiên rồi. Nếu không phải là bạn toa, mua chặng dám đến nhờ. Bởi vì việc này dù sao vẫn không tiện để cho người ngoài biết. Nếu toa không nhận lời, mua sẽ bối rối vì chẳng biết nhờ ai.

Mạnh lại yên lặng chờ đợi. Chàng biết tuy khó

nói nhưng rồi Thịnh sẽ kẽ hết, kể cả những chi tiết không đáng kể hoặc không nên kể. Như tất cả những ông chồng nghỉ vợ ngoại tình từng đến đây nhờ chàng. Cho đến giờ phút này Mạnh vẫn nghĩ rằng vấn đề của Thịnh chỉ là vắn đề nghỉ vợ ngoại tình chứ không có gì khác.

Thịnh và Mạnh cùng học luật. Và cả hai cùng không làm luật sư hay vào ngành thẩm phán. Thịnh trở thành công kỹ nghệ gia và Mạnh vào ngành cảnh sát. Mạnh không có khiếu riêng hay ưa thích ngành này, chàng vào ngành chỉ vì muốn chiều lòng ông thân sinh của chàng. Ông Quản trưởng hành nghề Police từ ngày bước chân vào đời cho đến lúc suối tay ra khỏi cuộc đời. Với ông, ngành cảnh sát là ngành văn minh và hứa hẹn nhiều với những thanh niên có học luật. Giác mộng đẹp nhất của ông là được thấy anh con trai trở thành Ông Cò.

Mạnh vào ngành cảnh sát không được mấy năm thì ông thân của chàng qua đời. Việc làm Mạnh hài lòng nhất trong mấy năm trời phục vụ trong ngành này là được theo học 1 khóa huấn luyện chuyên môn do cố vấn Hoa Kỳ tổ chức, Khóa huấn luyện dày về phương pháp điều tra theo khoa học, cách lấy và tìm dấu tay, theo dõi vv. Mạnh lấy những kinh nghiệm đó để tổ chức Phòng Trinh Thám Tư của chàng hiện nay.

Mạnh ra khỏi ngành cảnh sát sau một sự kiện quan hệ riêng với chàng. Một lần, Mạnh và một cảnh sát viên nữa đuổi bắt một tên cướp. Tên cướp cùng đường, nấp trên mái nhà. Việc tới bắt y không còn gọi gì là khó khăn hay nguy hiểm nữa. Hai viên cảnh sát chỉ còn việc treo tới chỗ tên cướp nấp và công tay y lại. Mạnh và người cảnh sát dưới quyền đứng trên mái nhà bêu này và nhìn thấy tên cướp ngồi gục đầu trên gối ở góc mái nhà bên kia. Đáng lý ra người phải nhảy sang công tay tên cướp là Mạnh, nhưng mái nhà cao và từ mái nhà chàng đang đứng qua mái nhà có tên cướp xa nhau chừng thước rưỡi. Khoảng cách hơn 1 thước ấy nếu ở dưới đất bằng thì không có gì đáng kể, dàn bà cũng có thể nhảy qua được, nhưng ở trên cao cả mấy chục thước thì lại khác. Trong lúc Mạnh còn chần chờ, người cảnh sát viên đi theo chàng lùi lại lấy đà và nhảy vọt qua khoảng cách. Như trong một cơn ác mộng Mạnh nhìn thấy gót giày của người cảnh sát trượt trên mái nhà tron trước mặt và người đó tuột xuống. Nạn nhân cố bám lấy mép mái nhà nhưng sức nặng của toàn thân làm anh rơi luôn cùng với tiếng hé rùng rợn.

Mạnh đứng trên mép mái nhà bên này nhìn xuống. Bên dưới sâu như một hố thẳn. Mát chàng hoa lên và trời đất quay cuồng, hai đầu gối chàng nhún ra, chàng từ từ ngồi xuống mái nhà. Sau đó người ta phai diu Mạnh đi xuống và từ đó chàng bị cái bệnh tuy không nguy hiểm nhưng thật khó chữa và phiền phức : bệnh chóng mặt. Mỗi lần chàng lên cao, không cần cao lắm, chỉ cần đứng lên tung lầu cao chừng mười thước, nhìn xuống đất là

chàng choáng váng tối tăm cả mắt lại. Trong thăm  
tâm, có thể Mạnh mang mặc cảm phạm tội. Cuồng  
nghĩ rằng chàng đã làm cho người bạn đồng nghiệp  
chết oan, vì bồn phập của chàng là phải nhảy sang  
bắt tên cướp nhưng chàng đã không làm.

Thần kinh của Mạnh bị khủng hoảng sau tai  
nạn đó. Cuồng xin ra khỏi ngành và sau nửa năm  
nghỉ ngơi, chàng cố gắng trở lại với cuộc đời và  
sự làm việc bằng cách mở ra phòng Trinh Thám  
Tư này.

Nhân viên của Phòng chỉ có một mình Mạnh.  
Và cũng chính vì không phải mướn bắt cứ ai làm  
việc cho mình, Mạnh mới không phải đóng cửa văn  
phòng. Nghề trinh thám tư có thể là một nghề sống  
được ở Âu Mỹ, nhưng chưa thể là nghề sống được  
ở Việt Nam. Có nhiều tháng Mạnh chẳng có qua  
một người khách nào, không kiếm được một đồng.  
Nhưng vẫn để tiền không làm cho chàng bận tâm  
lắm. Cuồng không phải nuôi ai, cũng chẳng cần tiền  
để làm gì hết. Hai căn nhà tuy nhỏ do ông Quản  
để lại cho chàng đem lại mỗi tháng một số tiền  
mướn đủ cho chàng sống. Thật ra nếu không mở  
Phòng Trinh Thám Tư này Mạnh cũng chẳng biết  
nên làm gì hơn. Bốn mươi tuổi, chưa từng có vợ,  
chưa từng yêu ai tha thiết và tất nhiên là chưa từng  
muốn lấy ai làm vợ, Mạnh sống như người tu hành  
tại gia. Chàng uống rượu và hút thuốc lá vừa phải.  
Chàng không đánh bạc, không thích cả ăn ngon,  
mặc đẹp, không ao ước có xe hơi. Cuộc sống của  
chàng thật bình dị và phảng lặng.

XXX

.. Theo như moa nghĩ, theo như moa thấy...  
vợ moa không có lý do gì để mà buồn rầu, nhất là  
nàng không có lý do gì để chán đời...

Thịnh nói như muốn thuyết phục Mạnh:

Nàng phải là người đàn bà sung sướng, yêu  
đời mới phải. Vợ chồng moa kết hôn với nhau đã  
được 4 năm... Gần 4 năm. Còn hai tháng nữa là đầy  
2 năm. Về vật chất vợ chồng moa không thiếu thốn  
gi. Giàu sang lạm thì không, nhưng thành thật mà  
nói, vợ chồng moa hơn nhiều người lầm. Xưởng  
máy của moa hoạt động mạnh.., Trong xã hội này,  
bọn moa là những kẻ được ưu đãi.. Dù muốn dù  
không cũng phải nhận nhậm như vậy...

Mạnh ngắt lời:

— Vợ chồng moa có con chưa?

— Chưa.

— Toa nói tiếp đi...

Theo như moa nghĩ Dung là người đàn bà  
có đầy đủ điều kiện để sung sướng...

— Toa yêu nàng chứ?

Thịnh như có vẻ ngạc nhiên:

— Yêu chứ...

Moa muốn hỏi là.. toa còn yêu người đàn  
bà nào khác ngoài nàng không?

Thịnh lắc đầu :

— Toa muốn biết moa có vợ bao, vợ bà như  
những tháng trọc phú không chứ gi Moa.. không. Nếu có moa nói cho toa biết ngay, đó  
là chuyện thường chẳng có gì đáng dấu. Xong  
moa không có. Có thể là mai sau moa cũng trở  
thành..để tiện như đa số những thằng nhả gầu có  
vợ già, vợ xấu, vợ nhà quê cần bỗn tiền ra bao  
những em poule de luxe để giải quyết sinh lý, nhưng  
hiện bây giờ thi moa nghĩ rằng moa không trở  
thành như chúng. Vợ moa đẹp, sang, lịch sự.. Gặp  
nàng, toa sẽ thấy moa không nói ngoa..

Thịnh ngưng nói. Đôi lòng mày của Thịnh  
nhủ lại :

— Thật khó nói.. Moa biết nói sao để toa hiểu  
rõ được tình trạng lo âu của moa ?? Dung.. có  
thái độ kỳ lạ lắm. Nhìn lúc rõ ràng như nàng đang  
sống ở một thế giới khác, nàng xa xôi. Nhiều lúc moa  
thấy rõ là nàng buồn rầu. Nàng như chán nản với  
tất cả, chán cả sống.. Moa thật không hiểu vì sao..

— Toa đưa nàng đi nhờ bác sĩ chưa ??

— Rồi. Không những chỉ nhờ một bác sĩ mà  
thôi, moa từng nhờ cả một nhóm bác sĩ đủ các bộ  
môn, như một hội đồng y khoa vậy, nhưng nàng  
không có bệnh gì hết...

— Đó là về cơ thể, còn tinh thần thì sao ??

— Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh cũng đồng  
ý là nàng vẫn bình thường.. Các vị ấy chỉ để nghe  
được những cách chữa bệnh thông thường, như nghĩ  
ngợi, tâm bồ, đứng lo nghĩ. Nghĩ ngợi thi từ ngày  
ra đời tới giờ, vợ moa có làm gì đâu ?? Nhiều khi  
moa nghĩ rằng có thể vì nàng nhàn rỗi quá không  
chứng.. Có thể nhiều bác sĩ cho rằng vợ moa chỉ  
cái bệnh của bọn trưởng giả, nhàn rỗi quá, thư  
tiền nên không biết làm gì vui ngoài việc già vui  
bệnh..

Mạnh cảm thấy xúc động, thương hại bạn vì  
thấy bạn có vẻ bối rối, khổ sở quá. Để chặn ngang  
cảm giác thương hại khó chịu ấy, chàng nói :

— Được rồi. Moa giúp toa mà..

Tuỳ do như mọi người, nếu người đàn bà đó phải  
làm sao cho đủ tiền trả tiền nhà, tiền gạo, tiền  
họ cho con, chắc chắn nàng đã không thể có những  
buổi vào Sở Thủ ngồi nhìn nước sông chảy...» Cuồng  
cố nén bát mặn để nói :

— Toa phải thực tế một chút.. Toa chỉ có mấy  
vัน để này về vợ toa : một là nàng có tình nhân.  
hai là nàng có bệnh thần kinh, ba là nàng già v.v..

Thịnh không tỏ vẻ gì là hực bội khi thấy bạn  
thông tiếp đón vắn đề của mình với sự quan trọng  
cùng đẳng. Thịnh có vẻ sợ hãi, bởi rồi nhiều hơn là  
nực cười :

— Lúc đầu moa cũng nghĩ như toa vậy... Nhưng  
moa tin chắc rằng Dung không có tình nhân. Và các  
bác sĩ đều nói rằng nàng không có bệnh.. Chính vì  
moa bối rối không còn biết nghĩ sao nên moa mới  
đến tìm toa, nhờ toa. Toa nên nhận lời giúp moa.  
Nếu cuồng điều tra này cho thấy rằng vợ moa chỉ có  
thái độ lâng áy vì nàng có.. tình nhân.. thì moa  
cho đó là chuyện đáng mừng. Mừng vì nguyên nhân  
chỉ là vì.. ngoại tình chứ không có gì bí ẩn khác..

Moa tin rằng toa sẽ nhận lời. Vì moa, vì tình bạn  
của chúng mình. Moa hiểu lắm, việc  
đi theo dò vợ bạn không phải là việc làm hào hứng.  
Nhưng ở đời, khỏi nói chắc toa cũng thấy, có những  
việc không muốn làm mà mình vẫn cứ phải làm.

Mạnh cảm thấy xúc động, thương hại bạn vì  
thấy bạn có vẻ bối rối, khổ sở quá. Để chặn ngang  
cảm giác thương hại khó chịu ấy, chàng nói :

— Vậy thì tốt. Cho moa cảm ơn toa trước.

Khi Mạnh định hỏi : « Còn chuyện gì toa cần nói  
với moa nữa không ?? » Câu hỏi đúng ra là một lời  
đuôi khéo ban thì Thịnh lại nói :

— Toa nhận lời, moa yên tâm. Bây giờ còn 1  
chuyện nữa moa cần nói nốt. Để toa biết hết tất cả.  
Moa sợ hãi về thái độ kỳ dị của Dung không phải  
là không có nguyên nhân. Trong dòng họ nàng có 1  
bà có cuộc sống hơi lạm. Bà ấy là bà nội của Dung,  
Bà nhục moa nói rằng vợ moa giống bà nội của  
nàng như liệt. Giống như hai chị em sinh đôi vậy..  
Moa có nhìn ảnh mà moa cũng thấy giống thật. Thời  
xưa có thể là bà ấy có bệnh thần kinh nhưng y học  
này minh chưa tiến bộ đủ để tìm ra căn nguyên.  
Người ta chỉ nói là bà ấy.. điên. Tất nhiên là chuyện  
được gia đình dấu kín vì người ta cho rằng trong  
dòng họ có người điên là điều xấu hổ, là...vô phúc.  
Bà ấy tự tử chết vào năm ba mươi tuổi, nghĩa là  
hàng tuổi vợ moa bây giờ, sau khi sinh ra được  
ông nhạc moa...

Mạnh bắt đầu chú ý đến chi tiết thứ nhất kể  
từ lúc Thịnh kể chuyện. Chàng hỏi lại :

— Bà ấy tự tử ?? Bằng cách gì ??

Gióng nói của Thịnh bỗng nhỏ lại, như khi  
người ta nói đến chuyện gì huyền bí, quái đản :

— Trầm mình nhảy xuống sông..

— Vợ toa có biết chuyện ấy không?

— Moa không biết chắc Dung có biết chuyện  
 ấy hay không biết. Moa thì bà nhạc moa nói lại cho  
 nghe. Sau ngày vợ chồng moa thành hôn được ít lâu  
 bà nhạc moa mới nói sơ cho moa nghe về chuyện  
 bà nội ngày xưa.

Lúc đó moa không chú ý lắm đến chuyện ấy  
nên không hỏi nhiều. Chỉ nghe thoáng qua Bây giờ  
bà nhạc moa mất rồi, có muốn hỏi kỹ thì chẳng  
còn ai để mà hỏi nữa..

— Toa nhớ lại xem.. Về chuyện bà nội của vợ  
toa tự từ ngày xưa, bà mẹ vợ toa có ý kể cho toa  
nghe hay sao?

— Moa không cho là bà cụ có ý kể. Câu chuyện  
đến tinh cờ. Nhưng moa còn nhớ rõ rằng bà mẹ  
vợ moa có cần dặn moa đừng kể lại chuyện đó cho  
Dung nghe, cũng đừng hỏi Dung điều gì về chuyện  
 ấy, bởi vì gia đình giữ kín chuyện đó không cao  
Dung biết :

— Bà nội của vợ toa chắc phải tự tử vì một lý  
do gì chứ ?

— Không. Hình như không có lý do gì hết. Bà  
 ấy sinh trưởng trong một gia đình giàu sang, lấy  
 chồng giàu, có địa vị. Nghĩa là cũng như vợ moa  
như giờ vậy. Bà ấy vừa sinh được con trai. Không  
ai ngờ bà ấy lại có thể tự tử. Chuyện xảy ra đến  
thật bất ngờ...

— Moa vẫn chưa thấy bà nội của vợ toa với vợ  
toa bây giờ có sự liên hệ gì làm toa sợ ?? Thiếu gì  
gia đình có người tự tử nhưng đâu phải ông bà,  
cha mẹ chán đời tự tử là con cháu sẽ bắt buộc phải  
bại chorsche đâu ?

Sau vài giây trầm ngâm, Thịnh lại kể :

— Sau khi bà nhạc moa qua đời, Dung được  
thừa hưởng tất cả di sản của bà, vì nàng là con  
một. Trong số những món nữ trang của gia đình có  
nhiều thứ của bà nội nàng đã lại. Trong số này vợ  
moa có vẻ thích nhất là một chuỗi ngọc. Bích ngọc.  
Đẹp và quý lạm. Nghe nói chuỗi ngọc ấy là một trong  
những nữ trang của Từ Hi Thái Hậu bèn Tàu. Dung  
lấy chuỗi ngọc ấy ra nhìn ngắm luôn. Khi cầm chuỗi  
ngọc ấy trên tay, nàng moa màng xa xôi, như nhớ  
thương một kiếp nào đã sống trước đó. Thái độ nàng  
những lúc đó là lầm.. Còn chuyện nữa là trong số  
binh ảnh của gia đình nhà vợ moa có một bức cl.àu  
đung truyền thần của bà.

(CÒN TIẾP)



# Tiếng nói của Chiến Sĩ

KIỀU MỸ DUYÊN phụ trách



Như đã nói trang này là trang của chiến sĩ, có thể là của gia đình chiến sĩ hoặc bạn bè của chiến sĩ.

Chúng tôi mong những cơ quan có thẩm quyền hãy để ý dùm tiếng nói của chiến sĩ và hãy giải đáp giùm những thắc mắc, những bất công mà người chiến sĩ đã nhận chịu!

**Những món quà đầu năm thân tặng Đại tá Nguyễn khắc Bình tư lệnh CSQG**

Hôm nay, ở trong này, chúng tôi viết về 2 trường hợp của Cảnh Sát

ở Thừa Thiên, chúng tôi hy vọng rằng tiếng nói này sẽ đến tai quý vị có thẩm quyền ở Bộ tư lệnh CSQG, nhất là ông tư lệnh Cảnh Sát, Đại tá Nguyễn khắc Bình.

Đại tá Bình vốn là chiến sĩ thích làm việc trong âm thầm, trong bóng tối, nhưng chúng tôi nghĩ ông vốn tha thiết với ngành cảnh sát và thật tình nếu ông iruốn trong sạch hóa, lành mạnh hóa sang ngũ cảnh sát (như Đại tá tư lệnh vẫn thường tuyên bố)

thì thế nào ông cũng để ý nghe những tiếng nói của người cảnh

sát hoặc tiếng nói của những người dân liên quan đến ngành này.

## Tiếng nói của một gia đình Cảnh sát ở Thừa Thiên

Vừa đến Huế việc đầu tiên là chúng tôi thăm cha Nguyễn Văn Lập, nguyên là viện trưởng viện đại học Đà Lạt. Ai cũng biết cha Lập là một vị chân tu, vì thế tất cả những sự bình phẩm của cha đều có giá trị. Cha cho biết Đại úy Liên Thành chỉ huy trưởng Cảnh sát Thừa Thiên là một người tốt, chống cộng một cách tích cực.

## Trường hợp ông Tôn thất Lê ban tiếp liệu ở Bộ chỉ huy Cảnh sát Thừa Thiên

Ông Tôn thất Lê là con trai độc nhất của một góa phụ thất giá ở Thừa Thiên. Câu chuyện bắt hòa giữa ông Lê, ông Thành và Trung tá Dương quang Tiếp — vị này là chỉ huy trưởng Cảnh Sát Quận Khu 1 — đã kéo dài gần nửa năm nay.

Hậu quả của việc trên là Bộ tư lệnh CSQG gọi ông Lê về Bộ tư lệnh trình diện, công việc ở Thừa Thiên bỏ hết, để ngày ngày vào Bộ tư lệnh chào Trung Tá Hòn thanh tra trưởng — 9 phái đoàn của bộ tư lệnh CS ra Thừa Thiên điều tra khi trở về nội vụ vẫn xếp lại để đó.

Khi chúng tôi gặp Trung tướng Hoàng Xuân Lãm ở Đà Nẵng, tướng Lãm hỏi tôi định tố ai ở Quận khu I (lúc đó là lúc dư luận đang xôn xao vì tướng Toàn bị nữ ký giả Bích Vân gột đầu trên nhật báo Sóng Thần). Tôi trả lời: trong những người tôi sẽ tố có Trung tá Dương quang Tiếp chỉ huy trưởng CS qua khu I. Tướng Lãm hỏi tôi có phải về vụ làm tiền ở Thừa Thiên không? Tôi mỉm cười thay câu trả lời.

Sau đó chúng tôi gặp Trung tá Dương quang Tiếp, sau gần 4 giờ đồng hồ đối thoại, Trung tá Tiếp có cho chúng tôi xem 1 số hồ sơ, trong đó có hồ sơ của ông Tôn thất Lê — bản lưu của bản chính đã gửi về Saigon. Ông Tiếp có cho biết:

— Thanh tra sở sách không thiếu một đồng. Tôi nghe người ta nói ông Lê rút tiền nuôi ăn can phạm nhưng khi phái đoàn thanh tra ra thì thấy không thiếu niết đồng.

## Gia đình ông Lê và người dân Huế thắc mắc

Những lời khai và những lời tố cáo của ông Lê có tới tại Đại tá Nguyễn khắc Bình không? (chúng tôi muốn nói lời khai, chứ không phải từ phác trình của thanh tra bên cạnh lời khai). Ai còn lạ gì Trung tá Hòa là bạn chí thân của Tr. tá Dương quang Tiếp ở Đà Nẵng.

Ở đây này hả ai tố tham nhũng thì người đó chết trước. Ở đây chúng tôi tin tưởng vào thiện chí của đại tá Nguyễn khắc Bình, ở trường hợp trên nếu ông Lê có tội hãy trừng bằng cớ và đưa ra tòa, còn vô tội và thi xin hãy trả dương sự về nhiệm sở cũ.

Đó là món quà thứ nhứt đầu năm, KMD xin thân mến tặng Đại tá Nguyễn khắc Bình.

## Trường hợp Đại úy Phan văn Ngữ CHT CS quận Nam Hòa

Trong một dịp đi tâu ban nhau bão lụt quặc Nam Hoa chẳng tới ghé thăm qua bộ CHCS Nam Hoa, cũng cần nên biết Nam Hoa đất rộng người thưa, có tất cả 14 xã, hiện quốc gia kiểm soát được 4 xã.

Anh em Cảnh Sát ở đây tâm sự với chúng tôi niềm kiêu hãnh của họ năm 1971 là ông CHT Cảnh Sát Nam Hoa dẫn anh em đi kích và bắn được VC, lấy được súng Colt, B-40 và AK v.v.

Ông chỉ huy trưởng CS Thừa Thiên đề nghị đại úy Phan văn Ngữ lên trại, nhưng than ôi, Đại úy Ngữ ra trường hơn 4 năm chưa vào ngạch vẫn còn tập sự. (Theo văn thư thì sau khi ra trường 2 năm vào ngạch) Dù có chiến công, nhưng còn đang tập sự nên đại úy Ngữ không thể lên ngạch trật được.

Những người làm việc dù hàng ngày nhưng xa ánh sáng mặt trời, xa Sài Gòn thi đưng hòng ai ngó tới, một số người ở Thừa Thiên cho chúng tôi biết Đại úy Ngữ là một người trẻ trong sạch, làm việc rất nhiệt tình, đảm dem dân anh em

đi kích, đi lùng Việt Cộng. Nhưng lại là người không đảng phái, không quen lớn có lẽ làm việc cho đến khi chui vào hòm chắc cũng ở tình trạng tập sự!!!.

Hồi những người trẻ và sạch các anh cứ háng say làm việc đi, con cái của các anh sẽ hưởng di sản tinh thần của các anh thế là đủ.

## Trường hợp Đại úy Liên Thành

Đáng lẽ chúng tôi phải đem những trường hợp của những chiến sĩ hữu công bị bỏ quên nói với Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, nhưng những trường hợp ở trong báo này thuộc về ngành cảnh sát nên chúng tôi xin thân tặng Đại tá Nguyễn khắc Bình.

Cảnh sát Thừa Thiên nổi tiếng trong các cuộc hành quân lùng VC và b.t VC. Đại úy Liên Thành chỉ huy trưởng CS Thừa Thiên là người chống cộng cực đoan, ông bắt tất cả mọi người có liên quan đến VC trong đó có thượng tọa TNK — anh của ông ta.

Nghe đâu hò sơ đề nghị thăng thưởng của ông chẳng bao giờ đến Bộ Tòng Tham Muu và Bộ Tư Lệnh CSQG.

Kẻ viết bài này là một đứa con gái miền Nam, chẳng có họ hàng thân thích gì ở miền Trung, nhưng sự bất công nào cũng làm cho khách hàng quan khó chịu.

Nhà báo vốn hay nói và hay viết chẳng ai nhờ cũng nói và viết. Thấy việc gì bất bình thi viết. Chính những người có tên trong bài không bao giờ kề cho KMD nghe gì cả nhưng trong những ngày đi làm phóng sự ở miền Trung chúng tôi tìm hiểu và viết ra.

Saigon đầu năm 1972

KIỀU MỸ DUYÊN



## CHUYỆN TÌNH

đôi khi muốn làm bài thơ  
mỗi lần ta đi đến lớp  
em làm thầm tượng mùa thu  
ta trở thành thi sĩ

bờ tóc em hiền từ  
quê hương êm đềm xác lá  
tóc em xanh trong mùa đông  
ngày buồn trong ta với vã..

nên đôi khi muốn làm bài thơ  
trong khu vườn kỷ niệm  
tiếng chim ngọt lá mùa xuân  
quê hương ta buồn như mây thế  
kỷ

những đêm không còn mộng mê  
làm thơ để sống, để yêu người  
để không còn tiếng cười tiếng khóc  
quê hương ta rời mai nắng ấm  
trong mỗi lông hoa cỏ tình yêu...

mai mốt ta về với em  
nói chuyện tình lịch sử  
nói chuyện tình hai mươi năm  
và ta yêu em cũng rất vỗ cùng...  
LUÂN VŨ.

## VÀ THIÊN ĐÀNG CỦA CHÚNG TA

tôi tan vào mắt em,  
em đang sơ mùa xuân của em  
sẽ thõn thức  
em hôn tôi trong rạo rực, trong  
điên cuồng  
ô linh hồn của chúng ta mới lớn  
mưa dại khò khè thịt da em

tôi mửa máu  
trong thiên đàng ớn lạnh  
em đã cho tôi những giọt nước  
mắt hồng  
em giết tôi trong trái tim của em  
hạnh phúc buồn như cỏ hoa đau  
dớn,

tôi run rẩy  
em là nàng công chúa  
nắng ơi nắng hắng thương lỗi  
để tôi bay về vườn thần thoại  
em róm khóc,  
những giọt nước mắt hồng ru tôi  
ngủ giữa mùa xuân  
thương yêu

NGUYỄN THƯƠNG HOÀI

# KÉ / BÀN / MÀU

nguyễn huy long

## CHƯƠNG II

— Thế hả, nhưng mụ có dụ dỗ gì tao đâu.  
 — Mụ khen mày đẹp là có chuyện rồi đó.  
 Người bạn chỉ vào tờ giấy bạc trong tay cô bé:  
 — Mày nên nhớ rằng mụ cho mày tới một ngàn đồng tức là mụ muốn gây cảm tình với mày rồi đó, mày thân với mụ mày sẽ chết...  
 — Nhưng tao...  
 — Mày đừng cãi tao, trong tiệm này từng có đứa nghe lời mụ rồi, từng đi theo mụ rồi nát cả 1 đời...  
 — Vậy sao?  
 Cô bé xứng xờ, cô ta con ngày thơ, cô bối rối:  
 — Bây giờ tao phải làm sao?  
 Cô bạn hứ một tiếng:  
 — Đừng có nghe lời mụ chờ sao.  
 Trong nhà tiếng bà bác sĩ gọi, hai cô trở vào nhà.  
 Cô bé ngày thơ tự nhiên thấy lo lắng vẫn vui.  
 Cô vừa làm việc vừa thấy lòng mình nóng như lửa đốt.



xxx

Chiếc xe chờ Mụ Tâm Thành và Nhiên ra đại lộ xe cộ tấp nập. Xe đi vào con đường giữa, một đường giành riêng cho xe hơi, cấm các xe hai bánh ba bánh không được bén mảng. Nhiên cảm thấy hạnh diện, một niềm hạnh diện mà nàng chưa bao giờ được hưởng. Từ trước tới nay khi đi qua đại lộ này nàng vẫn phải đi vào con đường bên, vì nàng chỉ được ngồi trên chiếc xe gắn máy hai bánh đã bị sưng sướng lắm rồi. Lần này bỗng dung thấy chiếc xe hơi sang trọng chờ mình chợt quẹo vô con đường giữa, đường rộng hơn, ít xe hơn mà coi bộ sạch sẽ hơn hẳn. Nhiên bỗng dung cảm thấy rõ ràng là đời mình đang thay đổi lớn. Nàng bước lên một nấc thang xã hội cao hơn. Nàng nhìn sang con đường bên, xe hơi đậu hai dãy, mà các xe xích lô, xe gắn máy còn phải chen chúc nhau đi vội. Nhiên thấy tội nghiệp cho họ, trong lúc Nhiên ngồi sang bên cạnh, nàng chợt nhận ra một người đàn ông lái xe cũng đang ngồi sang nàng. Mắt Nhiên vừa chạm nhau đến hắn ta, hắn mỉm cười tống tình. Hắn là một gã đàn ông bảnh bao, mặc sơ mi trắng thật cà vạt tơ bẩn, trông hoa hoét sắc sỡ, thật là trẻ trung. Nhiên vừa hạnh diện, vừa bến lên. Nàng

quay nhìn về phía trước. Ngó sang bên, mụ Tâm Thành còn đang chăm chú ngó vô tấm gương nhỏ xiu gắn trong nắp bôp phoi. Mụ nghiêng nghiêng nhìn mái tóc mình trong gương, xong lại ghé sát vô để nhìn cặp môi tơ sen. Ngón tay mụ xoa xoa trên môi son vuốt ve mơn trớn.

Nhiên quay đầu sang bên, chiếc xe của gã đàn ông có chiếc cà vạt hoa hoét vẫn bám sát. Gã nhín thẳng vào mắt Nhiên và nháy mắt mấy cái, Nhiên cũng mỉm cười và thấy nóng ran nơi ngực, nàng chớp chớp mắt. Bỗng chiếc xe của mụ Tâm Thành dừng lại, tới ngã tư đèn đỏ. Gã đàn ông vội vã quay nhìn về phía trước và thẳng xe gấp. Tiếng thẳng xe vang lèu «Két...ét.»

Mụ Tâm Thành giật mình quay sang. Bỗng mụ buông bôp phoi xuống và reo lên:

— Kia anh! Anh Dân Biều! Anh đi đâu đó? S-o lâu quá không thấy anh ghé chơi?

Người đàn ông được gọi là Dân Biều cũng cười:

— Kẹt quá chị Tâm. Lớp này có nhiều vụ quan trọng lắm, ít thời giờ rảnh lâm chị Tâm. Nay chị Tâm, lớp này có thứ chị lạ không chị?

— Thiếu chị! với ai thì khó chờ với anh Dân Biều thì muôn chi chúng em cũng phải kiếm ra bằng được. Muốn có cũ có cũ, muốn mới có mới. Bùa nào ghé nghe!

— Phải ghé chờ! Bà chị đã ra lệnh là tôi đâu dám cãi lời. Bà chị là nhân dân mà! Tôi không nghe lời kêu gọi của nhân dân thì còn nghe ai?

— Vậy chùa nhưt này rảnh hông? Nếu cần thì dưới em có đủ chân mà chực hầu ông anh đó!

— Chứa nhưt hả? Chứa nhưt này sợ mắc bận. Ông cứ đi Phu Quốc, có lẽ tôi phải tháp tùng.

Đèn bật xanh. Chiếc xe từ từ vọt lên, mụ Tâm Thành nói với theo:

— Vậy tuần sau nghe?

Ông đàn biều đỡ tay lên như tuyên thệ:

— Ông Kay. Tuần sau! Có món chi hay nhớ để dành cho em nghe chị Tâm.

Trước khi đi người đàn ông còn néo mắt nhìn Nhiên và mỉm cười. Gã nhấn ga vọt xe đi thẳng. Nhiên nhìn theo chiếc xe, cảm thấy nó nhanh chóng trong lòng. Lần đầu tiên có người đàn ông áo bảnh lịch sự như vậy néo mắt, tổng tình với nàng. Thật là lịch sự quý phái, và rất tình tứ, khác hẳn với tổng tình thô lỗ, tục tĩu của mấy thằng con trai trong xóm. Mà cũng không rụt rè nắn ní như chàng quê. Nhiên cảm thấy thân mình nàng rộn rực. Một cảm giác vừa thèm muôn vừa mắc cở. Nàng tìm cách xua đuổi hình ảnh của gã đi.

Nàng quay sang hỏi mụ Tâm Thành:

— Ông vừa rồi là ai đó má?

— Ông Dân Biều đó con. Ông này khá lắm,

— Ông làm nghề gì đó ma?

— Thị nghè Dân Biều chờ côn nghệ chí núa. Trước kia nghè nói ông làm y tá chi đó, mà giờ lâm nhưng bây giờ ông đặc cử dân biều rồi.

— Á đặc cử, con biết rồi. Bữa trước người ta có biều đi bàu cử mấy ông.

— Ông chính ông chờ ai. Mà cha này khà lâm nghe con. Cha là người giúp đỡ má nhiều nhất đó. Thiết đúng là người đại diện dân, lúc nào cũng hết lòng giúp dân.

— Bộ ông làm lớn lâm sao mà giúp được má nhiều vậy?

— Lớn chờ sao không lớn. Ông hé ra lửa đó. Thủ coi, bữa trước ông lên quốc hội ông gọi thẳng tên mấy thằng cha tinh trưởng ra ông chửi. May mắn chà sơ run à.

— Trời đất! Lớn vậy đó!

Lớn chờ bộ! Má mồi lần gặp chuyện chí khó khăn là má lại nhờ và tối ông. Mà con người đó tử tế lắm. Ông nói giúp vụ chí cũng xong mà không bao giờ đòi hỏi chi hết. Má đưa tặng quà chí ông cũng từ chối. Ông nói bỗn phận của ông là phải giúp dân chúng, mà mình là dân chờ còn ai là dân nữa?

— Được vậy đỡ à má, May ông liên gia trường ở xóm con thì thiệt quá cõi. Sang xin giấy ông thế nào ông cũng véo mấy cái mời xong.

— Trời đất! May thiệt không biết chí hết. Liên gia trường xóm may mà làm sao so với Dân biều được. Con ngu lầm con ơi. Má còn phải chỉ bảo cho con nhiều hả!

Mụ Tâm Thành sờ lên đùi nàng, Nhiên đỏ mặt害羞. Bàn tay của mụ day day trên đùi nàng khi mụ nói. Khi mụ dứt câu thì mấy ngón tay của mụ bấm chặt xuống. Mụ toét miệng cười.

— Còn nhiều chuyện mà phải chỉ cho con nữa nghe! Không phải chỉ có chuyện mấy ông Dân Biều thôi đâu.

Nhiên đỏ mặt cúi đầu li nhí:

— Dạ...dạ...

Nàng muốn mụ Tâm Thành bỏ bàn tay của mụ ra khỏi đùi nàng nhưng bàn tay của mụ còn đè nguyên đó. Tự nhiên nàng thấy khó chịu. Mọi lần mà Nhiên hay mấy con bạn đê tay lên nàng không cảm thấy chí hết. Tại sao bữa nay nàng thấy bàn tay mụ Tâm Thành lại nặng hơn tất cả các bàn tay khác. Chỗ mụ đặt tay vào nóng lên, và toàn thân nàng cũng cảm thấy nóng rực. Nàng nghĩ có lẽ vì nàng đang mơ tưởng tới nụ cười và cái néo mắt của ông đàn biều.

Vừa lúc đó mụ Tâm Thành rút tay ra:

— Xuống đây nghe. Má con minh vò tiệm may coi có hàng nào mới không. Phải sửa sang cho con như là thi hoa hậu mới được,

(CÒN TIẾP)

# ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

## CHỢ LỚN

### Dư luận Chợ Lớn khi Nixon sang Bắc Kinh

Trung cộng sau hai mươi ba năm dài đóng cửa đã mở rộng cánh tay đón «kết hù số một của vò sǎn» đến viếng cấm thành. Dư luận thế giới chấn động, dư luận Chợ lớn cũng xôn xao.

Sự xôn xao thề hiện trên từng gương mặt, có kẻ vui cõng có người buồn. Báo chí Chợ lớn đa số trong thành với chính phủ Đài Loan cũng bắt đầu thấy rung rinh. Điều hình là những tờ báo lớn như Thành Công Nhật Báo, Luận Đàn.. là những tờ báo đã từ lâu không thêm đề cập đến một tin tức nào có lợi cho vùng lục địa mà chỉ đăng những tin như dân thị xã Quảng Châu nổi loạn, quân du kích trung thành với Tưởng TT, vừa phả nô được đường sắt Luống Quang.. Thị trong những ngày 23, 24, 25... ững bắt đầu cho chạy tin «Nixon viếng Hoa Lục.. Cuộn hội đậm bí mật giữa Chu Ân Lai và Nixon lần thứ hai đã diễn ra trên ba tiếng đồng hồ...»

Chúng ta cũng cần nên biết là ngày 21-2-75 khi Nixon bắt đầu viếng thăm Hoa Lục thì Tưởng Tổng thống tại Đài Loan cũng cho mở đại hội Quốc dân Đảng Trung Hoa lần thứ năm một cách rầm rộ với sự tham dự của 56 phái đoàn đại diện cho 56 đơn vị hành chính toàn quốc (bao gồm cả những pháo đài Hoa Lục) và các hội đoàn Huê Kiều hải ngoại. Cuộc đại hội đã được tổ chức trọng thể tại Đài Loan, mục đích là để lấn áp tiếng vang của cuộc viếng thăm Đại lục của Nixon.. thế mà báo Hoa Ngữ tại Saigon chỉ cho đăng một bài tường thuật khiêm nhường so với tin trên. Có một vài báo vẫn còn thương tiếc cũ già họ Tưởng đã

cho chạy thêm một số tin tức như điện tín ủng hộ đại hội của kiều bào hải ngoại lên Tưởng tổng thống, đơn thỉnh cầu tưởng tổng thống lưu nhiệm.. của Huê Kiều ở Miền Điện.. để trấn an một số Huê Kiều tại VN yếu bóng via... Tuy nhiên những bản tin trên nằm cách những tin khác về Hoa Lục thì trông lát lèo làm sao ấy.

Báo chí phản ánh dự luận, nhưng với báo Chợ lớn hồi nào tới giờ nói tiếng nhất gan, một chiều nên không thể nói là phản ánh được, muốn tìm hiểu ta phải đến những quán nước, tiệm ăn là nơi



người Việt gốc Hoa thích tụ họp nhất. Có ba nguồn dư luận khác nhau ở nơi đây. Một số nhỏ quí vị tài xỉ thầu (ông chủ bự) xuất nhập cảng, đầu tư ngân hàng.. thì tỏ vẻ chán nản rõ rệt. Họ bảo Mỹ sắp bán đứng Đài Loan và miền Đông Nam Á cho Trung cộng để đòi lấy một số lợi lộc về kinh tế tại Hoa Lục, vì vậy để giữ phần tốt hơn là không nên làm ăn to quá mà sau này của lại hoàn không khở lầm. Một đại thương gia ở đường Đồng Khánh cho biết :

— Phần tôi thì không có gì đáng

lo, lũ con tôi đã ở cả bên Phan ở đây chỉ còn vợ tôi và tôi vốn thì không có dàn kè phanh lớn là do tôi vay lại ngân hàng, có gì là hoành ngang hàng là xong. Với những này, chỉ cần thấy Mỹ bắt tay Trung Cộng là họ lại là hoàn toàn chứng như cộng sản bị nuốt gọn miền Nam này tôi

— «Anh không biết chờ bọn con sản mưu mô lắm, lúc chưa chịu được nó giả vờ ngọt mắt lén nhưng khi đã nắm phần thắng trong tay rồi là một với nó là chẳng chơi». — Một thương nhân là con đại diện chủ tịch Quảng Đông với kinh nghiệm thương của gia đình đã cho biết như thế. Tóm lại với giá cấp cao tại Chợ lớn thì đa số đang là lảng sợ sệt. Ngoài số người này thì cũng có một số lớn quần chúng Việt gốc Hoa vui mừng. Nhưng người này có vẻ thực tế hơn, là bảo rằng mặc kệ mấy ông lão tinh sao thi tính, miễn sòn ba bình, dẽ bẽ làm ăn là được. xe không sợ đắp mò giật nín, là ngủ không sợ pháo kích là tốt rồi. Một ông trạc tuổi từ tuần, là đọc báo thấy tin Nixon sang Bắc Kinh là có cảm tưởng như Huân Bình đang kè trước ngõ, bây giờ chỉ việc mở cửa đón vào là xong. Có một số khác cảm thấy bần diện vì tự ái dân tộc được minh định. — «Nó là cộng sản mặc kệ nhưng khiếu được thắng Mỹ, vì thi cũng khá làm rồi. Ngày 26-2 đọc báo thấy Tổng Thống và phó Thủ tướng Trung Cộng là Tiên Niệm tuyên bố có gang tay bỏ dì biệt giữa hai ý thức hệ là đánh tan hiềm khích giữa hai dân tộc Mỹ Hoa, thì một số ông bà lớn đã vui vẻ bao lâu lung tung. Nào là sấp vèTau thảm què quặt, đất lò được rồi, nào là sập trung lập lòi lòi. Có một số người tiếc thương ông Tưởng : tên người đã từng có một thời mua làm gió, dường ngang hàng với Roosevelt, Stalin.. thế mà bà

### Đau tim và chứng Thương Mã Phong

Bất cứ bệnh nhân nào, sau khi được chữa khỏi bệnh tim cũng thắc mắc không biết liệu việc giao hợp có thể nguy hiểm tính mạng hay không.

Tuần qua, nữ bác sĩ Leonore Zohman ở New York đã trả lời rằng không. Theo bà bác sĩ trẻ đẹp này thì việc giao hợp bình thường giữa vợ với chồng không có chi nguy hiểm hơn là leo máy bậc thang hoặc chạy nhanh xuống dốc.

Bà Zohman là bác sĩ chuyên về bệnh tim. Bà lại minh chứng bằng cuộc nghiên cứu của các bác sĩ liên đại học ở Cleveland. Họ dùng

điện tử đo nhịp tim đập của một bệnh nhân đã hồi phục, và thấy trong lúc giao hợp, nhịp tim chỉ đập nhanh tối 117 lần trong một phút, và nhịp nhanh đó chỉ kéo dài trong vòng 10 giây đến 30 giây lúc đạt tới cực độ của ái ân.

Tuy vậy, việc giao hợp trong các vụ ngoại tình lại nguy hiểm cho tim. Bác sĩ Zohman đã dẫn chứng một bản nghiên cứu y học của Nhật Bản cho biết trong số mươi vụ chết trong lúc giao hợp (ta gọi là thương mã phong) thì có tới 8 vụ là ngoại tình.

Tại sao ngoại tình lại nguy hiểm ? Theo bác sĩ giải thích thì có lẽ vì người ngoại tình bị kích động tâm lý, có mặc cảm phạm tội và thường ăn no, uống rượu trước khi giao hợp.

(theo Newsweek.)

## THỂ THAO

### Nhà vô địch và kinh tế quốc gia

Sau khi thắng trong cuộc đua trượt tuyet tại thể vận hội mùa Đông ở Nhật Bản, vô địch Karl Schranz đã được 100 000 dân Áo đón tiếp như một vị anh hùng. Ngay cả Tổng Thống John F. Kennedy và nữ hoàng Elizabeth II của Anh cũng không được đông người đón tiếp như vậy tại Áo. Lý do : Kỹ nghệ làm giày trượt tuyet của nó sẽ phát triển hơn nhờ uy tín của nhà vô địch nước họ.

Với hơn 7 triệu dân, nước Áo là một quốc gia bé nhỏ. Nguồn lợi đàng kẽ của họ là kỹ nghệ làm giày trượt tuyet, một môn thể thao càng ngày càng hành trướng khắp nơi trên thế giới (tất nhiên chỉ ở những xứ có tuyet rơi). Con số 300 ngàn người chơi trượt tuyet từ thế chiến thứ 2 nay đã lên tới 15 triệu.

Và nước Áo sản xuất hơn một phần tư nhu cầu dụng cụ cho quốc

tế. Năm 1971, họ đã xuất cảng 80 triệu m³ kim quan áo và giày, gây trượt tuyet.

Bốn nhà sản xuất lớn nhất của Áo cạnh tranh nhau bằng cách đi tìm những mầm non trượt tuyet ở các miền núi xa xôi, Họ sẽ nuôi các chú bê ăn học và luyện tập môn thể thao đó để sau này trở nên vô địch. Danh tiếng của các nhà vô địch với dụng cụ trượt tuyet do một nhà nào sản xuất sẽ nâng số bán của nhà đó lên vùn vút, tha hồ mà cạnh tranh với cả các nước láng giềng như Ý, Đức, Thụy Sĩ...

## «Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu» tục gọi : « NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ »

Còn gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGỰ TỬU» tục gọi «NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu lung lùa nửa đêm và sáng. Nhức mỏi các khớp xương. Thần suy hay hư. Đầu óc liệt dương, đàn bà lạnh nhạt ; Vợ chồng không thích chung chăn gối ! Những bậc lão ta, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bít tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bởi một phần cơ thể. Ban đêm dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quá vị hãy nằm lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, lực phu và giải khai 116 huyết đạo chính, từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thất khiếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trời lên, thuốc sẽ tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho tuổi già... sống cho ra sống, hết cơn buôn nán, chặn ngan cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu tục gọi Nhất Dụ Ngũ Giao Sinh Lục Tử luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi của nó.

Hỏi mua tại nhà bà LÝ BÍCH VÂN  
219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon



## NƠI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG

1

Mùa đông năm đó, có lẽ, ra đi sớm hơn thường lệ, về thời tiết. Huân từ chiến trường Miền Tây được thuyền chuyền về Trung. Buổi anh tới vùng đất mới, cơn mưa lũ tại miền này đã giảm, gió tuy lạnh nhưng nhẹ hơn, sông đầy nước nguồn. Nước bắt đầu trong lành, lòng sông mong chuyền sang xuân. Anh hít thở mùi xanh của trời, thứ mùi xanh vừa có lại nơi bầu trời thường trực ủ dột bấy lâu.

Xe qua phố Tam Kỳ vào buổi trưa. Phố nhỏ thầm lặng. Nắng vàng trên mây dày ngồi. Bọn người nhà quê mua bán đi lại eo ro, họ có vẻ xa lạ và run rẩy ngay trên quê hương họ. Xe chạy thưa thớt trong đường phố ít cây mà rộng, như lũ cua còng trên biển vắng, ngày trèi êm.

Huân thu mình trong thân xe. Xe dừng lại ở bến đầu phố, kiểm thêm một ít khách, anh lơ xe tăng bắc cảnh sát một bao thuốc, rồi xe chạy một mạch xuyên qua phố, qua một cây cầu nhỏ để đưa anh vào một miền nhiều cát hơn. Lúc qua khỏi giáo đường, từ biệt phố Tam Kỳ, về hướng Nam, Huân đã thấy một cái tháp Chàm xưa cũ. Anh tự hứa là hôm nào rảnh rỗi, có phép, sẽ trở lại đây xem cho tường tận những vết tích khô của Chiêm Thành.

Vì là một thành niên miền Nam, vừa được tới Miền Trung, anh bị thu hút ngay bởi thiên nhiên hiền trù, sự sinh hoạt rộn ràng, vẻ thầm bí nơi những cõi tịch.

Có thể, rồi đây anh được tắm rửa dần dà tâm hồn. Thật ra đó không phải là tắm rửa đi mất cái cũ mà chỉ thêm cái mới, khúc chiết và kỳ diệu hơn.

Một hành khách anh mới quen trên chuyến ngồi cạnh, đã giải thích cho anh những chi tiết về đời sống và cảnh vật, nơi chốn lượt qua.

Núi hiện lên ở phương Tây, những sườn xám, những sườn đá rời nhau, đỉnh cao vút, xanh thẳm, chông chốt, có khi chim trong mây trắng.

Thỉnh thoảng, song song với đường cái quan là con đường sắt, Bên đường hàng trại điện đồ sộ, những đoạn rầy bị bật tung, một vài vũng gác đụng ngay trên đường. Cát thật nhiều, Cát ẩn phủ kín sân ga, nền nhà vắng người, những mai chót lạnh, cuối cùng là cát nối nhau chạy và xanh ngắt cát sỏi vòi tặc, về phía đông.

Xuống xe nơi một quảng đường vắng mà anh đã hỏi người khách, người khách bảo anh phải xuống, «xuống đây, đi theo một con đường đất nhỏ, vài cây số ngắn sẽ tới nơi ông muốn». Anh mang ba lô lên vai nhìn mông quanh; gió khô, dương liễu trùng điệp, những đồi cát anh thấy quyến rũ bấy giờ hổng dung xa lạ và cách trở. Con đường đất hùn hắt bị cát ăn kín hai bên. Với cát mènh mông, con đường như một con dun chết bị ném trên thung lũng, hay như sợi tóc định trên tường vôi trắng. Xa hơn, một vài mai tranh anh thấy rõ: chúng núp lén và sự hãi thiêng nhiên. Khi anh được lệnh ra đi, mẹ anh đã lo lắng. Bà giải thích cho anh nghe về mối nguy hiểm già lao mà anh phải gánh chịu. Nó tới từ hai phía: con người và thiên nhiên. Anh phải đối đầu với con người Miền Trung nhiều cá tính, ương ngạnh nhưng say sưa, trong một thiên nhiên tháng năm giàn giàn mưa thắc lũ hay nắng cháy cỏ cây. Em gái anh khéo hơn, nàng bảo anh phải đi xa như tuế, để tìm thấy sự phiêu lãng đời mình và sự trù phú của quê hương. Anh cũng nhớ khuôn mặt tròn lẳng, nghiêm chỉnh đến ngạt thở của cha anh. Ông quá hiểu biết phong tục tập quán, tất cả những gì có thể xảy ra nơi miền đất anh sẽ tới nhưng anh không hề giải thích, không hề khuyên bảo. Nghĩa là ông làm như không can dự gì tới chuyến đi của Huân. Chỉ có một lần, buổi tối, ông gọi anh ra quán rượu, lúc đó mặt ông có buồn buồn chút đỉnh, ông nói anh uống một vài ly rượu. Ông bảo: «mày phải say đi, hôm nay con là bạn của ta, những kẻ cùng có một tuổi trẻ lang thang ở xứ Trung Kỳ kiêm nghèo».

Cho tới khuya, hai cha con vẫn không nói với nhau một lời nào. Quán vắng. Khi trở về nhà Huân muốn khóc hết sức. Mẹ anh xếp hành lý. Em gái anh gói cho anh những món quà bánh. Giữa sự thầm lặng, mà anh biết, mỗi người đang dự phỏng một số lứa ánh, họ đều thương anh, nghĩ về anh trong mỗi thế giới đời họ. Nhưng ngoài cha anh, có lẽ, mẹ và em gái không ai nghĩ tới cát, hằng triệu hạt cát đang giày xéo chân anh, làm anh mỏi mắt. Nỗi thất là âm thầm hùng vĩ, kết thành «đất» nối liền biển Đông với những chân núi xa lạ.

Đi bộ được một quãng dài, Huân càng thấy cảnh vật tiêu soi huyễn. Thiên nhiên trống vắng. Không nghe tiếng chim. Anh không thấy một vườn hoa, hay một màu sắc nào để hiểu đó là màu của hoa. Chỉ có dương liễu cung dương liễu. Cát và cát. Gió reo đầy trời, qua hằng triệu bóng dương. Một vài luống đồ hay khơi béo bat, khô cằn. Không thấy lúa. Không thấy vườn tui và trái cây. Mùa đông mà anh không thấy chất nước. Không hồ nước. Không sông. Không một dòng suối nhỏ. Huân đứng dưới một bóng dương, thở, nhìn lên quang trời rộng, mây trắng bay mỏng. Lúc này sức nặng mặt trời gay gắt. Lá dương như sợi chỉ, một loại lá không dạng được gọt sương hay giọt mưa. Cây dương, đúng là một loại cây cô đơn, chịu đựng.

Đứng dưới bóng dương giây lâu, nắng ngả vàng, Huân lại mang ba lô đi theo con đường mòn, về hướng cái xóm nhà lợa thưa phia tít dưới xa, khuất lấp một phần cồn cát. Huân thấy khát nước và đói bụng. Lòng anh rộn ràng với trăm mối ngâm ngùi không đâu. Có lúc anh thấy mình nhẹ nhàng như chiếc lá rơi trong mây nắng, trời không gió, không mưa. Có lúc anh băng hoàng về chuyến đi trần gian nặng nề đầy hối tiếc của mình.

Một con chim nhỏ, loại chim chiêng, sa xuống phía trước, nó cất tiếng của nó, rồi bay vụt đi. Những lá dương khô, nhỏ và nhọn, như những sợi tóc thô, dày trên bãi. Thỉnh thoảng một vài cây tràm xuôi hiện. Đó là một loại cây mọc thật nhiều trên miền duyên hải Trung Việt, lá nó thơm mùi dầu khuyễn điệp. Một vài ngôi mộ đá lè loi cát bên lối đi. Có phải đây năm mồ vòi chử? Có phải đây là nơi mà những tay kiệt liệt đứt nửa dận, đường?

Có khi Huân nhìn thấy chiếc bóng của anh trải dài trên cát. Cái gì như biểu tượng của sự lè loi. Cái gì như là một vệt mây giữa hư vô thênh thang. Chiếc bóng. Lúc đó, bất ngờ Huân nghe tiếng sóng biển.

Cũng như hầu hết tuổi trẻ hiện nay, anh đều muốn tìm một ngôi nhà. Cuối một đường xa phiêu lảng anh sẽ tìm một quán rượu hay cùng lăm một quán cà phê. Anh sẽ ngất ngưởng hoặc sẽ đắm chìm trong sự tĩnh trí rỗng không.

Và lại lúc này Huân muốn thấy một nơi trú ẩn khác. Anh tìm tới 1 đồn binh để trinh diện. Vọng giác và kẽm gai chung quanh sẽ giới hạn anh. Thế mà xóm nhà phía trước vẫn càng lúc càng gần anh.

Giữa những mái lá nhỏ, phía sau còn cát nghi ngút bóng chiều, anh bước vào một cảnh đời mới.

2

Như một đoá hoa quý mọc giữa một rừng hoa không tên, tòa lâu đài đã hiển hiện với chung quanh là rải rác những mái lá. Từ đầu đường dẫn vào xóm, Huân phải qua vài khu vườn nhỏ, trong vườn có hoa màu. Ở đây có người và có sự sống, nêu phản nghĩa hoàn toàn với bộ mặt nhuộm đầy sự chết của bãi cát vắng ngoài kia.

Đi lên một con dốc cao Huân nhìn thấy mái ngói màu đỏ sậm, ầu hiện dưới bóng cây nhiều lá. Hình ảnh đó giống hình ảnh một khu nhà vắng vẻ của bọn chủ đồn điền, trong sâu khu rừng cao su heo hút. Hồi ở cao nguyên Huân đã đi vào vùng rừng cao su xa, mãi mãi chỉ là cái không khí trầm ngâm hiu quạnh, cây nối cây, từng hàng dừa nhưa, lá xanh trùng điệp, bọn phu rừng đó đầy rái rác, họ thầm lặng đáo để, và như thế, chàng đi mãi để có cảm tưởng rằng giữa chốn sâu thẳm này chẳng bao giờ có một mái nhà cho ra hồn, nhưng rồi chàng đã gặp, đã nhìn thấy cả khu nhà giàu sang của bọn chủ đồn điền. Bọn họ dựng nhà giữa rừng sâu, tạo đủ thứ tiện nghi, có vườn cây, vườn hoa, hồ tắm, điện nước, máy móc, sân quần vợt, nơi giải khát, cư xá cho bọn thư ký, câu lạc bộ. Họ ở đó với sự sống mạnh mẽ như bọn người tự trị ngoài hoang đảo: có phải rừng cao su xanh biếc kia là đại dương cách trở với đời sống bên ngoài kia không?

Huân nhắm về phía mái ngói trầm mặc kia, lòng bị thu hút bởi câu chuyện huyền hoặc không đâu, chàng nghe chung quanh có năng nghìn gió đi từ rừng ra chân núi, hằng triệu mây lồng lộng nơi các ghềnh rồi cuốn mãi tận chân trời; khi đó, bọn người trong làng đã lục tục rời khỏi nhà ra đồng, nhỏ, trở lại nhà hoang hòn. Một vài đèn lấp ló. Âm thanh mơ hồ, đánh xáo lồng vào bãi tâm hồn không bờ bến của chàng.

Trên những luống đồ, anh thấy hoa vàng, mây dàn bi với trái xanh thông xiêng. Rồi dần vút vượt qua cát mương nhỏ. Thân cau vươn trên mài nhà. Khói lam dùn man mác. Đó là thứ khói que thuộc, tạo cho anh xúc động quen thuộc, nhưng mỗi lúc đi vào cát mèm đó anh thấy bóng dáng người thân yêu xưa. Anh nghe mùi thơm của bếp núc, mùi biển và cá

bển, mùi dưa mắm của dân quê, và... cuối cùng anh dừng lại thật lâu trước một chiếc cổng ngôi cao lớn.

Huân phải thật bình tĩnh, tự giải, để biết rằng mình không mộng du, mình có thực, đời sống quanh đây có thực. Mình đang đứng trên một điểm rõ ràng của quê hương, đè đầy cánh cổng gỗ cũ kỹ. Về sau, suy nghĩ lại, anh không hiểu tại sao anh có thể tới đó, đè đầy cánh cửa tòa lâu đài một cách tự nhiên như đầy cánh cửa vào mái nhà quen thuộc, vào một định mệnh đã có.

Cánh cửa đánh vào cái cổng đá, quay đi, gây tiếng động trong chiều, như một tiếng thở dài, Lối đi hẹp, một chiếc xe thồ mòi có thể đi qua. Hai bên là hai hàng cây trà, dưới chân hàng trà một loại hoa đỏ. Có mùi đỏ đặc đáo thoang thoảng. Một cái sân gạch rộng tẩm táp, rêu phủ. Nơi lối đi, hay nơi có người băng qua, gạch còn màu đỏ, ngoài ra những nơi khác, gạch màu nâu của rêu. Hai cây hoè đứng ở đầu sân. Một trồ bông vàng. Một bông đỏ. Trong hoàng hôn, màu đỏ tạo cho ta nhiều ngâm ngùi xa vắng hơn. Cành hai cây hoè, trên sàn, một cây mai lớn, it ra cũng trên hai mươi tuổi. Một hồ nước, một hòn non bộ.

Nhà bằng khoa năm gian, thật rộng. Năm hàng cửa đồng kin. Hai cửa sổ ở hai gian hè cũng đóng kin, như hai mắt nhắm chờ ngày. Cửa đóng, nhưng trong nhà có ánh đèn, lọt qua các khe lá sách cùng những ô song. Trước mỗi khung cửa là mỗi tấm sào lớn, màu xanh nhạt, được thả hờ xuống ngang tầm mắt.

Hiên nhà gạch hoa. Một tay sành điệu nhìn mảnh gạch, thử gạch, có thể đoán được tuổi ngôi nhà. Cũng nơi hàng hiên, dưới chân hàng cột là mỗi chậu hoa, hoa tươi thắm, chứng tỏ khu nhà không đến nỗi hoang phế.

Huân dừng lại ở đầu sân, sau khi quan sát gian nhà lớn rồi tiến về phía nhà ngang. Nhìn dăm qua hàng nhà lớn, nhìn ra sân, nhà ngang cũng kín cửa. Có ánh đèn bên trong, nhưng ánh đèn sáng hơn nhà trên: một loại ánh măng sông. Có tiếng nhạc.

Huân ghé mắt qua khe cửa: bên trong, trên chiếc sập gỗ, chung quanh là một người đàn bà trạc mươi, hai cô gái; họ thầm lặng dùng cơm, thỉnh thoảng họ có nói với nhau một vài câu chuyện. Với tất cả những cảnh sống ở Miền Nam và những bữa cơm mà anh đã thấy, ba mẹ con nơi đây như đang ở một thế giới khác. Thế giới của xa vắng, trầm lặng, của tình thương yêu hiền hòa. Một cảnh tiên. Một hang núi. Khác hòn, họ như đang ngồi một nơi mông manh mà tiếng động bước chân anh vô tình có thể làm nát tất cả.

Như hồi hận về sự nhìn ngắm bất chính của mình, và trong một tâm trạng cần được sưởi ấm, Huân cho tay lên cánh cửa.

Dưới ánh măng sông, người đàn bà một tay vịn cánh cửa, một tay như cầm cây lay động vỗ vợng, bà có vẻ sợ hãi hỏi chàng. Chàng cúi đầu

chào cung kính. Trong tất cả gián dị đè chối bỏ một phần nào sự lật lùng đường đột, chàng tự thú chuyền di của mình.

— Thưa bà, tôi là một người lính từ miền Nam ra. Tôi phải trình diện ở đồn Lý Tín nhưng đi mãi thế nào tôi đã tới đây. Tôi thành thật xin lỗi bà.

— Mọi ông vào nhà, người đàn bà nói miêng cưỡng sau khi biết rằng không thể từ chối được. Vâng lời đường như sau lưng sự thật đòi bà, còn một thứ đầy náo đó đè bà phải đón tiếp người thanh niên mà bà có linh cảm như một người con đi xa trở về.

Tiếng nhạc tắt, Hai người con gái biến đâu mất, Huân ngồi ghé trên ghế, sau khi rút bỏ ba lô trên chiếc đì vắng kế cận. Chiếc ba lô đầy bụi, nấm bờ hững, như nỗi buồn, hay như một nấm mồ lạc lõng dưới chàng. Huân xoay mình, đè tạo một cử động ấm áp, rồi chàng ngáp dài dưới ánh sáng lóa mắt. Chàng muốn nằm, nhưng không tiện.

Cửa được khép. Người đàn bà quay lại, tiếng dép động trên mặt nhà. Bà dừng lại một lát, như tạo một can đảm, hỏi :

— Ông là lính Quốc gia?

Huân kinh ngạc :

— Vâng.

— Được rồi, người đàn bà nói, tôi chỉ hỏi có thể thôi, để an lòng. Ở đây tôi chỉ cần sự bô quan của chiến tranh. Cần sự sơ sót của cai trị. Nơi nào được cai trị là nơi đó điều tàu. Mọi ông uống nước,

Huân nhìn chung quanh chàng: một sập gỗ gù, một chiếc bàn dài, khăn bàn màu hồng, bốn ghế năm im hai bên, trên bàn có một bình hoa bô không, bên kia bàn là một bộ ván, trên ván trải chiếu hoa bờ tường bốn phía màu xanh nhạt, không có tranh ảnh, chỉ có một tấm lịch, người con gái trong lịch là một tài tử Nhật bản mà chàng thường thấy, nơi những tấm lịch khác, nhà có đóng trần, giữa trần nhà có cái đèn măng sông, phía cuối trần một cái móc lơ lửng bô không, nền nhà lót gạch hai màu trắng đỏ. Ở đây là sự trang nhã. Là thanh cao. Im lặng. Là nơi của mẹ già thanh bạch và của những thiếu nữ trong sạch. Huân nghĩ mông lung như thế.

Nhìn mâm cơn ngỡ ngàng, và như để thử lối về sự rút lui của hai cô gái, người đàn bà nói:

— Nhà này chỉ có mỗi mình tôi và hai cô con gái. Chéng nó vẫn thế, khi gặp người lạ là rút lui vào trong. Còn một người chăm vườn, nhưng hôm nay ông ta về xóm trên. Sớm mai ông ta mới trở lại. Mỗi lần vắng ông ta trong vườn này, chúng tôi bài là sợ hãi.

— Bà sợ lính?

— Không phải đâu. Người lính bây giờ là hình ảnh nhỏ nhất của sự tàn phá. Chiến tranh không do người lính tạo ra. Nó do bom đạn. Có lúc, một lúc nào đó, người ta không cần lính, mà chiến tranh sự tàn phá vẫn có.

— Vậy bà sợ gì?

— Nếu biết sợ gì tôi đã không sợ. Tôi không hình dung được sợ gì để đối phó.

(CÒN NỮA)



Trong chuyến Hoa Du của Nixon

# PAT NIXON : người phụ nữ sướng nhất !

Trong khi Tổng Th. Nixon thực hiện chuyến Hoa Du, người phụ nữ được cả thế giới chú ý đến trong tuần qua là bà Nixon, nhũ danh Thelma Ryan, thường được gọi thân mật bằng tên Pat Nixon.

Với chiếc áo khoác đỏ, hoặc áo khoác trắng bằng da thú, khi đè đầu trần, khi đội nón bằng lông thú trắng đi thăm Vạn Lý Trường Thành, Pat Nixon đã làm tất cả các công việc của những vị tổng thống phu nhân khi đi công du : thăm bệnh viện, thăm nhà nuôi trẻ, vào bếp coi làm thức ăn, đi ngoạn cảnh và cả việc đi mua đồ.

Sau một ngày đầu tiên ở Bắc Kinh, bà Pat Nixon đã kêu lên : «Thức ăn ngon tuyệt! Chưa bao giờ tôi được ăn một bữa 85 món, không thể nhớ được mình đã ăn món thứ mấy!»

Nhà báo hỏi mấy giờ bà đi ngủ, Pat Nixon kêu lên : «Đi chơi chuyến này không muốn ngủ nữa!»

Tỏ ra là một bà nội trợ chuyên nghiệp, Pat Nixon đã vô nhà bếp của khách sạn Bắc Kinh để học nấu món vịt tiêm và món gà hấp. Các hỏa đầu quân Trung Cộng lùng tung nhưng vui thích trò tài cho bà coi.

Những cuộc thăm viếng Tử Cấm Thành, Lâu đài mùa Hạ, Vạn Lý Trường Thành, Tây Hồ ở Hàng Châu là những cuộc du lịch thích thú cho bà Pat Nixon mà không phải ai có tiền bảy giờ là đều có thể được tham dự.

Tại Công Xã Nhân Dân Bích Diên, gần Bắc kinh, Pat Nixon cố gắng học tập lối sống bình dân để hòa mình vào đời sống khắc khổ tại Hoa lục : đi thăm chuồng gà, cho heo ăn và nưng niu trẻ con nuôi trong nhà giữ trẻ của Công Xã.



Bà Nixon học làm món vịt tiêm.

*Pat Nixon uống trà tại một công xã ở Bắc Kinh.*

Ngày cuối cùng ở Bắc Kinh, Pat Nixon còn đi mua sắm tại tiệm Bách Hóa Hữu Nghị, dành riêng cho người ngoại quốc. Vợ của ông tổng thống xứ tư bản này tỏ ra không phải là người xài tiền như nước. Khi cầm chiếc vòng ngọc thạch lèn hối giá, biết trị giá 80 ngàn mỹ kim (32 triệu đồng Việt Nam) Pat Nixon đã lắc đầu suy nghĩ không mua. Tuy vậy bà cũng đặt mua một bộ đồ ngủ kiểu Tàu cho ông Nixon trị giá 3500 đồng bạc VN, một bộ tách uống trà bằng sứ cho cô con gái trị giá gần 3000 đồng.

Cũng tại siêu thị Bách Hóa Hữu

Nghị này, bà Nixon đã dùng đầu với một phụ nữ da trắng, mặc áo đen, tóc đỏ, thấp bé. Người phụ nữ tóc đỏ đã quay phắt bỏ đi, sau khi trổ mắt nhìn bà Nixon. Sau đó người ta mới biết chính là vợ ông Tolstikov, đại sứ Nga ở Bắc Kinh. Trong lúc đó dài Mạc Tư Khoa sa sả đả kích xiệc Nixon bắt tay Mao Trạch Đông.

Sau năm ngày ở Bắc Kinh, hai tiếng Tàu mà Pat Nixon đã học được là Tố Chè (da tạ, cảm ơn) và tiếng Tái Schiến (tái kiến, hẹn gặp lại). Lúc vội thăm bệnh viện nhi đồng (mà không phát đầu cù là, khuynh diệp) Pat Nixon đã được coi ba trẻ nít đang được chăm sóc, mà khi ra về bà cảm ơn bằng tiếng «tố chè».



Bà phu nhân tổng thống Hoa Kỳ này năm nay đúng 60 tuổi nhưng vẻ mặt vẫn chưa nhăn nheo lắm. Sinh tại Nevada nhưng gia đình rời sang tiểu bang California, cô bé sinh ngày 16-3-1912, là con của một địa chủ vốn trước kia làm nghề khai mỏ. Ông bố cô đã đặt cho cô cái tên Pat, mà ngày nay còn giữ, tuy ông Nixon trong lúc vận động tranh cử thì giải thích tên Pat là do chữ Patricia.

Tốt nghiệp đại học Southern California, năm 25 tuổi cô Thelma Ryan làm giáo sư trường trung học ở Whittier. Chính tại đây cô đã gặp ông Richard Milhous Nixon và kết hôn ngày 21-6-1940.

Hai vợ chồng Nixon chỉ có 2 cô con gái đã lấy chồng; Julie và Patricia.

Dầu năm ngoái, khách có dịp đi ngang Nghĩa Trang Quân Đội tọa lạc trên xa lộ Saigon Biên Hòa bỗng thấy mất bức tượng Thương Tiếc diễn tả người lính chiến trong thế ngồi nghỉ quen thuộc, đã có từ ngày lễ Quốc Khánh năm 1966 đến nay. Khách chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng thì nhiều lời đồn đãi nồi lên, trong đó nhiều người quả quyết bức tượng đã được đem chôn vì quá linh thiêng. Trước đây một vài nhật báo ở Saigon cũng đã chuẩn bị dư luận khá kỹ lưỡng bằng cách đăng tải những thiên phỏng sự ly kỳ và rùng rợn về bức tượng nói trên như đêm khuya bức tượng xuống ngõ khóc bên các nấm mộ, đi mua bánh mì về cúng lễ những người đã nằm xuống vì cuộc chiến... Nay nếu bức tượng có được đem chôn để khỏi tác hại... bà con độc giả thi cũng không có gì là nghịch lý. Trong lúc đó, không một lời cãi chánh về lý do mất tích của bức tượng nhưng vẫn âm thầm làm việc tại xưởng diêu khắc và cũng là nhà riêng tại khu Xóm Thom đường Hoàng Hoa Thám Gia Định diêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu hì hục làm việc suốt trong năm 71 để rồi ngày 9 tháng 2 vừa qua, với sự giúp đỡ phương tiện cầu móc và chuyên vận của Công Bình, pho tượng «Thương Tiếc» lần này được đúc bằng đồng đã được đặt trở lại trên bệ cũ ngày nào. Mọi thắc mắc về việc chôn cất bức tượng cũng cần được làm sáng tỏ luôn ở đây: bức tượng đầu được thực hiện bằng xi măng cốt sắt đã được mang về xưởng của tác giả là ĐKG Nguyễn Thanh Thu để làm mẫu hầu đúc lại một bức tượng khác bằng đồng như vừa nói ở trên.

Để tìm hiểu thêm về bức tượng Thương Tiếc, một bức tượng đã làm nỗi danh tác giả của nó, tuần qua phái viên Đài đã đến gặp ĐKG Nguyễn Thanh Thu tại nhà riêng của nhà anh. Khoảng người tầm thước nhanh nhẹn nhà diêu khắc 38 tuổi này có vóc dáng của một thợ thao gia hơn là một nghệ sĩ, mặc dù mái tóc của anh cũng dài và cong lên phía sau gáy.

Theo lời ĐKG Nguyễn Thanh Thu, anh phải mất cả năm trời cùng với 17 người thợ thuộc các ngành

## ĐIÊU KHẮC

### Bức tượng «Thương Tiếc» được đúc lại bằng đồng



Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu đứng cạnh tác phẩm «chay» (A.D) tại sân nhà và cũng là xưởng diêu khắc của ông.

kỹ thuật chuyên môn như nấu đồng, hàn đồng và đắp khuôn mới hoàn thành được bức Thương Tiếc bằng đồng này. Chánh phủ qua Bộ Quốc Phòng ngoài một ngân khoản bảy triệu đồng cấp cho ĐKG Nguyễn Thanh Thu đã cung cấp cho anh sáu tấn đùi liệu tác xạ gồm vỏ đạn loại nhỏ và hai con rồng bằng đồng trước kia đặt tại đài kỷ niệm Chiến sĩ trận vong của Pháp ở công trường Duy Tân, mỗi con nặng một tấn. Tuy nhiên vì đồng vỏ đạn không được sạch nên sau khi loại bỏ đồng đùi số đồng còn lại không đủ để đúc, anh phải mua thêm hai tấn đồng nữa. Với số đồng đó, bức tượng sau khi hoàn thành cân nặng đến chín tấn và do được bốn thước chiều cao. Chiều cao này cũng là chiều cao của bức tượng cũ bằng xi măng, nhưng bức tượng bằng đồng nặng hơn bức tượng bằng xi măng đến bốn tấn.

Việc thành phu thuận cấp một ngân khoản bảy triệu đồng cho đúc lại pho tượng Thương Tiếc bằng đồng là một điều son đậm nét trong cuộc đời nghệ sĩ của ĐKG Nguyễn Thanh Thu. Thực vậy, ngoài tính cách trưởng cựu được già tăng đồng còn làm tăng thêm giá trị nghệ thuật của pho tượng với những chi tiết trung thành đường nét sắc cạnh, do đó sự diễn tả được sâu sắc và trung thực hơn. Không ai không khỏi hùi ngài khi nhìn bức tượng một người lính trong thế ngồi hoàn toàn yên nghỉ sảng đạt ở hờ trên đầu gối, đôi mắt u buồn thương tiếc nhìn xa. Vòng hoa chiến thắng còn dày nhưng bạn cũ cùng chiến đấu còn ở nơi nào hay tất cả đã trở về lòng đất mẹ, nằm yên dưới lớp đất thân yêu?

xxx

Nguyễn quân Gia Định, ĐKG Nguyễn Thanh Thu tốt nghiệp trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật năm 1958 về hội họa. Sau này năm làm giáo sư về hội họa, anh nhận ngũ khóa 13 Thủ Đức vào năm 1962



Bức tượng «Thương Tiếc» tại Nghĩa Trang Quân Đội, Biên Hòa. (A.D)

từ khe suối. Bức tượng này sau ngày 1.11.63 được TT Trần Văn Đôn mua về đặt tại Bộ Tổng Tư Lệnh, với giá 250 ngàn đồng. Sau cuộc chính lý, tượng Nguyễn Khánh cho đem dẹp ra phía sau và hầu như đã bị hủy hoại trong biển cát. Tết Mậu Thân...

Năm 1967 cùng với phong trào dựng tượng nồi lèn ở Sài Gòn, ĐKG Nguyễn Thanh Thu đã thực hiện được hai tác phẩm: Chiến sĩ Võ Danh cho ngành Quân Nhu và An Dương Vương cho ngành Cảnh Sát.

Một vợ bảy con, gồm sáu trai một gái. ĐKG Nguyễn Thanh Thu hiện vẫn hăng say sáng tác. Tác phẩm mà anh áp ủ hiện nay là pho tượng «Được Mùa» diễn tả một cô gái quê mộc mạc, ôm bó lúa và ngực mặt hanh diện. Tác phẩm này hồi cuối năm qua đã gây sôi nổi dư luận một đạo khí phủ TT định cho thực hiện với bề cao chót thước, đặt trước Dinh Độc Lập. Anh cho biết mặc dù dự án nói trên đã bị gác lại nhưng anh vẫn quyết chí thực hiện cho bằng được tác phẩm này, và lần này anh sẽ làm cao đến 2t thước. Anh quả quyết sẽ khởi công trong năm nay và sẽ hoàn thành sau bốn năm làm việc. Đó là một bức tượng bằng xi măng cốt sắt, nếu muốn đúc bằng đồng, phải mất thêm hai năm nữa.

ANH BIỀN

LÊ VĂN KHOA phụ trách

Tòa soạn tuần báo Đời rất cảm động với sự hưởng ứng của quý bạn đọc đã gửi ảnh về trang «cùng xem ảnh». Đời với người phụ trách lại có niềm vui khác. Vui vì được xem ảnh của độc giả bốn phương đề cùng bàn kẽ, góp ý hầu rút lầy kinh nghiệm để chụp ảnh đẹp hơn, có giá trị hơn ở lần sau. Ai cũng muốn tiến bộ. Nghệ thuật cũng không hề kén chọn ai. Tuy nhiên đừng đi một mình vẫn khó khăn buồn nản hơn có bạn cùng chuyện trò cho vui.

Nơi trang này chúng tôi sẽ lần lượt xem tất cả ảnh của các bạn gửi về. Chắc các bạn cũng đồng ý với chúng tôi là cần dành ưu tiên cho người gửi ảnh tới trước, và trường hợp một người gửi một lần nhiều ảnh quá chúng tôi chia ra xem nhiều kỳ để dành chỗ cho vài bạn được gởi mặt một lần trên trang báo.

Trong tinh thần ấy, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu ảnh của 3 tác giả Nguyễn Thị Kim Hoàng, Nguyễn Tiến Thuật, và Nguyễn Xuân Giu.

có lẽ lợi hơn.

Điều đáng tiếc khác là Kim Hoàng không dùng kính lọc mà để làm cho mây cuồn cuộn ở phía sau. Xin đề nghị kính lọc màu vàng - lục để tăng thêm nét mạnh của ánh sáng và bóng đèn, cũng như làm sậm lại mảnh trời xanh, cho ảnh thêm sức sống.

### Lên đường

Đúng tác giả của hai ảnh này là nữ sinh hướng đạo.

Cả 2 ảnh đều ghi sinh hoạt hướng đạo. Hai tay xốc ba lô trong tư thế bước tội khai linh động. Tuy nhiên chúng tôi tiếc ở chỗ cô Hoàng hơi tham, lấy hình người mẫu lớn quá, làm cho cảnh thành hép, nhỏ lại đi,

Thung lũng Tình yêu.

### Nguyễn Thị Kim Hoàng Đà Lạt

Ở đây cũng vậy, «Thung Lũng Tình yêu» là cảnh bao la với những ngọn đồi và trũng, nhưng trong ảnh thiếu tất cả.

Nếu kề ảnh này là ảnh sinh hoạt của nữ sinh hướng đạo thì đây là một ảnh khá, sống động trong khung cảnh rộng. Bốn cô gái với dáng điệu khác nhau, xa gần khác nhau, được trải dài thật vui mắt. Rất tiếc đường chân trời bị nghiêng và đồ hẳn bên trái.

Mỗi xem người ta có thể tưởng tượng đường chân trời là cán cân, mà hai cô gái bên trái lớn và nặng hơn hai cô bên phải nên tri cân cân xuống. Đường nghiêng đó không đủ để người ta biết độ cao, chỉ bằng cử chỉ hình lại cho thẳng,

Lên đường



Cửa đóng then cài



và người mẫu ở ngang giữa ảnh xem hơi khô chịu. Đầu người mẫu lại vừa chạm đường chân trời lại thêm khuyết điểm trong ảnh.

Chúng tôi đề nghị lần sau, cô Hoàng nên cho người mẫu lui lại và lệch qua trái vài bước. Hoặc cứ để người mẫu lên gần trời đường chân trời rồi hãy bấm máy, ảnh sẽ đáng yêu hơn. Tuy nhiên «Lên đường» mà chỉ có một người độc hành, có hơi buồn tẻ đó.

Cả hai ảnh «Thung Lũng Tình yêu» và «Lên đường» đều được sử dụng với máy Sinlex khẩu độ f.8, tốc độ 1/60. Dù là phim gì, với khẩu và tốc độ đó, ảnh phải rõ ở kích độ đó, nhút là chụp với ống kính tiêu cự 55mm. Cô Hoàng cần xem lại ống kính có bị mọc nấm hay bị bụi không vì hình ảnh không rõ, không sáng đúng nước. Có lẽ hai ảnh này do tiệm ảnh hỏng. Cô nhở tiệm ảnh dặn họ vuông tối tráng phim cần thận hơn, ngâm phim trong thuốc hầm hình chờ đủ thời gian ổn định và dùng thuốc mới. Hy vọng 1 năm tới sẽ tiến hơn năm qua.

### Ông Nguyễn tiến Thuật Saigon

Chúng tôi xin giới thiệu 1 trong nhiều ảnh của ông Thuật gửi đến, bức «Cửa đóng then cài» bức ảnh này không nói lên được ba đứa bé bị nhốt ở nhà. Cả ba đều ăn mặc sẵn sàng để đi dạo, vì 2 em gái đều có đội nón, hoặc đi dạo vừa về tối nên nét mặt mệt mỏi cả. Rất tiếc ở phía sau có bức tường trắng làm cho nón trắng, áo trắng, vòng trang trí cửa sắc màu trắng đều tiếp lấn vào nhau. Về dáng điệu của ba em bé. Hai tay thông ra ngoài, gương mặt nắm đúng vào vòng tròn với vẻ chán chường mòn mỏi dễ gây xúc động người xem.

Nếu không có bức tường trắng và 2 em gái phía sau, bức ảnh thật hay.

### Nguyễn xuân Giu Cần thơ

Có lẽ người quan nhân phải xé dịch nhiều cho nên ảnh của bạn Giu gởi về được thu hình ở nhiều vùng khác nhau. Hôm nay xin giới thiệu trước bức «Đi Trên Gió Cát».

Đây là bức ảnh kỷ niệm một chuyện «đi trên gió cát» với người đẹp có lẽ ở Vũng Tàu. Người đẹp tay xách giỏ, tay cầm cọng cỏ, dắt chân không trên đồi cát, nét mặt (rất tối) vui tươi tố giác điều đó. Vì vậy nó thiếu sự mạnh mẽ, hoặc

quyến rũ hay cảm xúc của con người đi. Cũng ảnh kỹ niệm, nếu bạn chịu khó lui ra thật xa để ghi nhận người mẫu còn 1/2 hoặc 1/3 chiều cát sánh với người trong sẽ tăng giá trị của ảnh lên nhiều, vì như thế nó vượt quá mức độ kỷ niệm để diễn tả con người nhỏ bé trước vũ trụ mênh mông.

Mặt khác đồi cát kém hẳn nét cao vút, bao la, trùng điệp, lớp lớp kỳ thú đì.

Tuy nhiên ảnh không đến nổi đáng than phiền. Người mẫu được đặt đúng chỗ. Vật áo dài đen tung bay trước gió được giữ thẳng bằng bông đùi cát bên trái.

Rất tiếc trời chưa đủ sầm để mây trắng nồi lên manh mẽ hơn.

Trong cảnh gió lộng, người mẫu có mái tóc đẹp, sao bạn Giu không xin gỡ cắp kính đèn ra, cho gió thoảng xoắn tóc vào nhau kéo quặt qua gương mặt rắn lại nín nẩy lùa ra xa, và chụp một chùm dung cờ hồn.

LÊ VĂN KHOA



Đi trên gió cát.

## BẨY NGÀY CỦA NIXON

(Tiếp theo trang 13)

khúc TC. Mở đầu dạ yến, Chu Ân Lai nâng ly chào mời quan khách ngồi quanh bàn danh dự. Trong khiftán công bằng «bảy món ăn chơi», Chu và Nixon trao đổi những câu chuyện hào hứng, thay phiên nhau đi từng bàn cung ly với từng quan khách.

Vào lúc chiều đãi viễn rót xâm banh, TT Nixon đứng dậy đọc diễn từ, đại ý tuyên bố rằng Hoa Kỳ và TT đã mở đầu cuộc «Vạn Lý Trường Chinh» san bằng bức «Vạn Lý Trường Thành» đã ngăn cách hai nước, đưa đến kỷ nguyên Mỹ và Tàu chung sống hòa bình.

Trong khi Nixon đọc diễn từ, Chu Ân Lai chăm chú theo dõi từng câu, rồi quay lại nghe cô thông ngôn dịch sang Hoa ngữ. Lúc dứt lời, Nixon nâng ly xâm banh mời và toàn thể quan khách Mỹ và TC đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Tiếp theo đó là lời đáp từ của Thủ trưởng Chu Ân Lai. Đại ý họ Chu cam kết chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc giữ vững quyết tâm hết sức thực hiện công tác trọng đại là lập lại quan hệ bình thường với Hoa Kỳ.

Trái với những lần trước, diễn văn của Chu Ân Lai không được in sẵn phát cho quan khách. Như vậy, xem ra diễn từ của Chu được soạn vào phút chót nhưng không kém về hùng hồn. Lời chúc tụng của Chu kết thúc dạ tiệc kéo dài hơn 2 giờ liền. Pháo tay của quan khách ròn rã vang lớn, dành cho Nixon.

### Thứ bảy 26-2

Buổi sáng, T.T Nixon đáp máy bay đi Hàng Châu. Tới phi trường Hàng Châu, Nixon được đón rất nhiều biếu ngữ đồ sộ trang hoàng sân bay, trong đó có 1 biếu ngữ viết «chúng tôi phải giải phóng Đài Loan. Tương lai của Đài Loan hiện do Tưởng giới Thạch kiểm soát, chính là trở ngại quan trọng nhất cho cuộc thương nghị Hoa Kỳ — Trung Cộng».

Rời phi trường, Nixon và phái đoàn được đưa tới trú ngụ tại một biệt thự sang trọng nằm bên bờ Tây Hồ thơ mộng. Cảnh đoàn xe rời sân bay đi trong mưa rào và gió lạnh cũng rất là nên thơ!

Buổi trưa, TT Nixon và phu nhân đã đi thăm những thắng cảnh của Hàng Châu, miền đồng lai tiên cảnh, thiên đường hạ giới của T.C.

Trong cuộc du ngoạn Hồ Tây, vợ chồng Nixon có vé thoải mái và tỏ ra rất thích thú. Hai người ném vén bánh mì cho cá ăn, bắt tay trẻ con TC và đã trầm trồ khen ngợi các thắng cảnh. Cuộc du ngoạn kéo dài hơn hai giờ đồng hồ.

Sau cuộc du ngoạn, Nixon trả về nơi trú ngụ họp báo và hội đàm với TT Chu Ân Lai.

Buổi chiều, TT Nixon đến dự tiệc do chủ tịch ủy ban Cách Mạng Hàng Châu là Nam Ping khoản đãi. Nam Ping tuyên bố rất sung sướng được tiếp đón Nixon và cho biết TT Mỹ đã tặng tỉnh Hàng Châu nhiều cát cối tượng trưng cho tình bằng hữu giữa hai dân tộc.

### Chủ nhật 27-2

TT Nixon đáp máy bay TC đi Thượng Hải. Tại đây, theo chương trình dự trù, Nixon sẽ đi xem triển lãm kỹ nghệ của TC và một buổi trình diễn văn nghệ.

Vào buổi chiều ngày chủ nhật một thông cáo chung sẽ được công bố.

Buổi tối Nixon dự một bữa tiệc Tàu lanchot trước khi rời Hoa Lục vào ngày thứ hai 28-2 trở về Mỹ Quốc.

THIỆU QUANG ghi chép

## VỤ ÁN VĂN CHẤN ĐỘNG DỰ LUẬN MỸ



Hai nhân vật chính trong vụ lường gạt văn chương vĩ đại nhất của văn giới Mỹ. Từ trái qua phải là tỷ phú Howard Hughes với cô đào Ava Gardner (1946) và văn sĩ Clifford Irving.



## Vụ lường gạt ly kỳ nhất trong làng văn Mỹ

HẠ QUYỀN

với Hughes một thời kỳ, và bà vợ thứ ba của Hughes là cô đào Joan Peter.

Sắp tới kỳ đại chiến, Hughes quay sang kỹ nghệ máy bay. Nhờ các kiều may bay để ông sản xuất, Hughes đã được tổng thống Roosevelt tặng huân chương danh dự vì đóng góp vào sự hữu hiệu của không lực Hoa Kỳ.

Nhưng kỹ nghệ chính trong đế quốc của Hughes là dầu hỏa, ông có phần hùn trong rất nhiều công ty và làm chủ một số công ty riêng.

Cho tới năm 1958 Hughes bỗng nhiên tuyệt tích giang hồ, và từ đó tới nay không một nhà báo nào gặp ông ta, không ai có một bức hình nào mới của ông, trong khi ông vẫn cai quản đế quốc tài chính không lồ từ dầu hỏa, tới phi cơ, sóng bạc, dụng cụ máy móc, nhà xuất bản, báo chí v.v...

«Tin mới nhất cho biết, sau 15 tháng sống tại đảo «Thiên đường», Hughes vừa bí mật đơn chô ở sang Managua, thủ đô của xứ Nicaragua (Trung Mỹ). Nguyên do chỉ vì nhân viên sở cư trú của quần đảo Bahamas muốn tui gặp Hughes để yêu cầu ông ta chụp bức hình mới làm thủ tục hành chánh cho hợp pháp. Sau khi Hughes rời khỏi Bahamas hai ngày, 14 nhân viên thân cận của ông gồm có thư ký, bác sĩ, cận vệ, kế toán viên và bồi, cũng lục lục

đi theo chủ. Tại địa điểm mới này, chắc chắn Hughes sẽ không bị chính quyền làm rắc rối chi cả, vì Tổng thống Anastasio Somoza của Nicaragua xưa vốn là người làm của Howard R Hughes khi nghe tin nhà tỷ phú đến xứ mình cư ngụ, Somaza đã tuyên bố hy vọng nền kinh tế Nicaragua phát triển. Nhờ ông tỷ phú bỏ tiền vô đầu tư. Với dân số hơn một triệu ruồi, chỉ cần Hughes mở thêm vài xí nghiệp là dân số Nicaragua lại nhiều việc làm và chánh phủ tha hồ đánh thuế.

Suốt 14 năm nay, từ 1958, H.R. Hughes không bao giờ xuất hiện trước công chúng dù ông vẫn được coi là người có tiền tài và thế lực nhất Hoa Kỳ. Sau khi TT John F. Kennedy bị ám sát chết, một kỹ giả Mỹ trong cuốn «nước Mỹ bốc cháy» đã ngầm quy tội chủ mưu vụ ám sát cho ông trùm Hughes. Ông «đón» này đã giếng thống vì dầu hỏa của ông sẽ phải chịu thuế quá nặng nề nếu Kennedy con tiếp tục cai trị.

Howard R. Hughes ăn cữ, các phóng viên nhà báo không làm cách nào gặp mặt để chụp hình ông, nên khi văn sĩ Clifford Irving tuyên bố đã phỏng vấn ông hơn 100 giờ đồng hồ để viết cuốn tự truyện dài 1000 trang tất nhiên báo giới toàn quốc Mỹ phì xôn xao theo dõi.

### Khi nhà văn trở thành tượng

Clifford Irving, 41 tuổi là văn sĩ khá nổi tiếng của HK, đã viết bốn tiểu thuyết trong đó có cuốn «Fake» (giả mạo) báo chạy nhất. Cuốn «Fake» mô tả đời họa sĩ Ehuys de Horst, người Hung ga Lợi, chuyên sống bằng nghề vẽ và bán tranh giả ký tên Picasso, Matisse...

Theo văn sĩ Irving, sở dĩ ông được may mắn tiếp xúc với Howard Hughes để viết tự truyện cho bà tỷ phú này, chính cũng là nhờ cuốn truyện «Fake» kề trên. Irving gửi biến Hughes cuối năm 1970, và trai với thông lệ Hughes đã gửi thư cảm ơn tác giả với lời khen ngợi đặc biệt, khi Irving đề nghị viết sách về Hughes, nhà tỷ phú đã vắng lòng và sai nhân viên thu xếp các cuộc gặp gỡ mặt với tác giả. Irving tiết lộ lần gặp mặt đầu tiên vào khoảng 7 giờ sáng Hughes đã ngồi trên băng trước cửa một chiếc xe hơi.

Theo Irving, Hughes còn rất khỏe mạnh, tóc nuôi tiêu hơi dài và có một chòm râu dưới cằm, hay vì chỉ để ria như trước...

Sau đó, hai người gặp nhau nhiều lần trong khách sạn và họ bắt đầu làm việc. Irving phỏng vấn, Hughes đáp, cho máy thu âm. Nhưng nhà tỷ phú bất ngờ vẫn phải hủy băng nhựa ngay sau khi chép xong. Cứa phỏng Irving làm việc lúc nào cũng có người của Hughes gác kỹ, để sẵn sàng lấy lại cuộn băng có thu tiếng của Hughes.

Irving cũng cho biết Hughes đã vắng lòng để cho nhà Mc Graw Hill xuất bản cuốn tự truyện. Vào tháng 3 năm 1971, họ đã ký kết hợp đồng, một giữa Mc Graw Hill và Irving, một giữa Irving và Hughes. Theo

lời yêu cầu của nhà tỷ phú, cuốn sách được bí mật hoàn toàn cho tới khi xuất bản. Bí mật đó nối hợp đồng Xin trích đăng cuốn sách của báo Life ký với Mc Graw Hill cũng phải mang một bì danh! Chỉ có ba vị phụ tá chủ bút của Life và một người của Mc Graw Hill biết về cuốn sách này thôi.

Giữa tháng 11 năm 1971, trong một lá thư viết tay dài 9 trang giấy gửi cho Mc Graw Hill, tỷ phú Hughes dục nhà xuất bản nên «bật mí» về cuốn sách cho công chúng. Vì lúc đó dư luận đang đồn rằng một tiểu thuyết gia ở Hollywood, ông Robert Eaton sắp in một quyền truyện về Hughes.

Vẫn theo Irving, thì trong lần gặp Hughes cuối cùng, Hughes đã đọc và ký vòi bút in của bài giới thiệu sách.

### Cuộc họp báo kỳ lạ

Vậy mà, ba tuần lễ sau khi nhà Mc Graw Hill tuyên bố sẽ xuất bản cuốn «tự truyện của Howard R. Hughes» tuy viên báo chí của Hughes đã chính xác tổ chức một cuộc họp báo kỳ lạ, trong lồng báo xưa nay để cho Hughes phủ nhận cuốn sách đó.

Bảy phóng viên báo chí, truyền thanh và truyền hình, toàn là những người đã từng quen biết Howard R. Hughes khi trước, được mời tới khách sạn Los Angeles để dự buổi họp báo của Hughes. Họ thường gặp nhau tỷ phú trong phòng, mà chỉ được tối diện với một chiếc máy điện thoại tối tăm của chéch đại. Tuy viên báo chí của Hughes giới thiệu «ông chủ» hiện đang ở đảo Thiên Đàng, và tiếng Hughes vang lèo trong máy, sẵn sàng trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Chuyên viên âm thanh có mang máy ký âm gửi lại giọng nói trong máy, và sau đó dùng máy điện tử phân tích đã chứng tỏ người có giọng nói đang họp báo qua điện thoại ấy chính là Howard R. Hughes! Các kỹ giả cũng nhận ra giọng nói quen thuộc với họ từ mười mấy năm về trước.

Trong cuộc «phỏng vấn điện đài» dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ ấy, Howard Hughes đã nói không hề quên biết văn sĩ Clifford Irving. «Tôi chưa bao giờ hàn, và không nghe nói tôi hàn cho tới khi nhà Mc Graw Hill tuyên bố về cuốn tự truyện của tôi. Hughes cũng nói rõ ông ta chưa hề có ý định viết hồi ký, tự truyện hay gì gi khác...

Văn sĩ Irving thì lại phản ứng cho rằng tiếng nói trong cuộc họp báo ký là ấy không phải của Hughes. Ông ta không còn sức khỏe đủ để nói liên miên suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ đó. Irving cũng đã trung bằng có vé số tiền 650.000 mỹ kim mà H.R. Hughes đã lãnh của nhà Mc Graw Hill để chứng tỏ rằng Hughes đã thỏa thuận về cuốn tự truyện.

### Ai lãnh chi phiếu trả tiền cho nhà tỷ phú

Để có thể xuất bản cuốn tự truyện của tỷ phú Hughes, nhà Mc Graw Hill đã trả cho Hughes

650.000 đô la bằng chi phiếu. Tất cả có ba chi phiếu: một cái trị giá 50.000 mỹ kim do Irving trả cho Hill, và hai chi phiếu của nhà Mc Graw Hill trị giá 275.000 và 325.000 mỹ kim.

Irving quả quyết đã đưa hai chi phiếu trước tay Hughes, còn cái thứ ba giao cho người trung gian mà chỉ nửa giờ sau, Hughes cho biết đã nhận được nó. Irving cũng đã trình hình chụp ba chi phiếu kẽ trên, đã được gửi vòi một nhà băng tại Thụy Sĩ, phía sau người gửi có ký tên H.R. Hughes đang hoảng. Một cơ quan giáo nghiêm túc Anh em Osborn xác nhận chữ ký đăng sau chi phiếu đúng là của Howard R. Hughes.

Trong cuộc họp báo truyền thanh, Hughes lại xác định rằng hơn 10 năm nay, ông ta chưa hề tự mình di bộ cheque vòi nhà băng lần nào. Và khi ký tên, ông luôn luôn ký đủ ba tiếng Howard R. Hughes, chứ không viết tắt chữ Howard thành H. Vậy thì, ai đã lãnh các chi phiếu để tên Hughes, trị giá hơn nửa triệu đô la đó?

Nhà Mc Graw Hill đã nhờ người điều tra về chương mục mang tên H.R. Hughes tại Thụy Sĩ, nơi mà ba chi phiếu của nhà xuất bản đã được bỏ vào. Dưới đây là chi tiết họ thu lượm được.

Vào giữa năm 1971 có một người mở chương mục tại nhà băng Credit Suisse dưới tên H. R. Hughes, một phụ nữ tóc vàng, người tầm thước, 42 tuổi và nói tiếng Đức rất dobr. Thông hành Thụy sĩ của nàng được cấp phát từ tòa lãnh sự Thụy sĩ ở Tây Ban Nha, dưới tên đầy đủ là Helga R. Hughes. Vài tuần sau, bà ta trở lại, bỏ vòi một chi phiếu trị giá 50.000 đôla, rồi 1 chi phiếu nữa 270.000 đô la... Chi phiếu thứ ba trị giá 325.000 đô la, bà ấy gửi qua bưu điện tới, phía sau đã ký sẵn H. R. Hughes. Sau mỗi lần bỏ tiền vòi, Helga lại tới lấy tiền ra dần, và chương mục lục này hầu như đã cạn.

Viện giáo nghiêm chữ ký danh tiếng Osborn ở New York đã kết luận: chữ ký để gửi các chi phiếu vò chương mục của H. R. Hughes ở Thụy Sĩ giống như lưỡng chữ của Howard R. Hughes trong các lá thư gửi cho Irving và Mc Graw Hill.

Nhà xuất bản Mc Graw Hill và tạp chí Life cho biết đây vẫn tin tưởng tài liệu về viết cuốn tự truyện của Hughes là tài liệu thực.

Tuy nhiên, văn sĩ Clifford Irving thì đã tố ra hai lúng tung khi nghe tin về Helga R. Hughes. Vào tháng 11 năm 1971, theo lời yêu cầu của nhà xuất bản Mc Graw Hill, gửi giấy mời Irving cùng vợ là Edith đến Thụy Sĩ trình diện, thì đầu mối câu chuyện là như đã mở: người ta bắt đầu nghi ngờ bà vợ Edith của Irving đã đổi tên Helga R. Hughes để mở chương mục luhn tiền.

Irving cùng gia đình (vợ Edith và 2 con) đang ở đảo Ibiza (Địa Trung Hải) thuộc xứ Tây Ban Nha, không qua Thụy Sĩ mà lại bay sang Nữu Ước. Tại đây, Irving và viên phụ tá bị lừa vẫn đánh thua nhau: Edith và Helga R. Hughes chỉ là một người,

Tuy nhiên, theo Irving, vợ ông chỉ giúp Hughes lấy tiền ra một cách bí mật thô thiển, để Hughes đỡ phải chịu thuế trước khi cuốn sách phát hành! Nhà văn sĩ nhiều tưởng tượng này tiếp tục nói về những cuộc gặp gỡ của ông và tỷ phú Hughes tại Bahamas, Puerto Rico, Mĩ Tây Cực và California.. nhưng trong những lần bị phỏng vấn liên miên, Irving đôi lúc đã tỏ ra mệt mỏi, tuyên bố «có thể đã bị một anh Hughes giả mạo lường gạt». Nhà xuất bản Mc Graw Hill và báo Life loan tin có thể định lại vò hạn định, không xuất bản cuốn tự truyện của Hughes nữa.

Số tiền 650.000 đô la này chỉ còn 450.000 cất trong một chương mục của vợ Irving tại một nhà băng khác ở Thụy Sĩ. Thiên hạ đồn rằng vợ chồng Irving đang cố gom 200.000 mỹ kim để bỏ vò, hầu có thể hoàn trả đủ cho nhà Mc Graw Hill, đỡ bị kiện. Chàng văn sĩ thi đã tìm thuê một ông luật sư mới, dày kinh nghiệm về các vụ đại hình, sau khi luật sư cũ phải từ bỏ vị thân chủ qui báu!

### Người chung cuối cùng của Irving

Bị lộ tẩy về vụ lãnh tiền của nhà Mc Graw Hill để tên H. R. Hughes, Irving vẫn không ngọt quà quyết về những cuộc gặp gỡ bí mật của ông với Hughes. Một trong những lần tiếp xúc đó là thời gian mà Irving đi Mĩ Tây Cực nghỉ mát. Irving nại ra nhân chứng cuối cùng là cô ca sĩ Nina Van Pallandt 38 tuổi, người Đan Mạch khá nổi tiếng ở Âu Châu cũng nghĩ mát ở Mĩ Tây Cực với chàng. Thời kỳ mà Irving ở Mĩ Tây Cực, theo Nina, chàng văn sĩ không hề rời cõi nứa bước. Vậy thì «chán không thể có thời giờ gặp Hughes một cách ly kỳ bí mật như Irving mô tả được». Như để đồ dẫu thêm vào lửa ghen tuông của vợ chồng Irving, cô ca sĩ Nina còn tuyên bố: «Irving yêu tôi, hắn đã từng xin cưới tôi, nên cứ trở về sẽ làm chứng gian cho hắn. Nhưng vụ này thi không thể được». Tôi nghiệp cho Edith Irving, người mà bạn bè thân thiết thường mô tả là có thể nhảy lên tường mỗi khi nghe nhắc đến tên Nina!

Sau thành công của tập truyện đầu tay HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU (đang in lần thứ 2) mời các bạn yêu văn tìm mua:

### Ở MỘT NƠI AI CÙNG QUEN NHAU

tác phẩm thứ hai của

Hoàng Ngọc Tuấn

— Tìm đọc để buông thả mình vào một thế giới văn chương lị lùng tràn đầy hạnh phúc lẫn đau đớn của đời sống. Được thể hiện bằng một bút pháp nồng nàn độc đáo ở ngoài tất cả mọi khayograph hướng văn nghệ.

QUẾ SƠN xuất bản — giá 160d.

## Tin giật gân cho làng báo

Suốt gần hai tháng nay, tin tức về vụ Hughes Irving chiếm hàng đầu trên báo chí, tivi Mỹ kể cả tivi Mỹ ở Saigon. Khán thính độc giả coi đó là vụ giải trí rất hấp dẫn cho họ. Các ký giả xô nhau đi tìm các chi tiết mỉ mỉ về Irving, Edith, Nina, Hughes và các nhân vật liên hệ khác.

Một trong những nhân vật bỗng nhiên nổi tiếng này là văn sĩ James Phelan và ông Noah Dietrich, 83 tuổi. Hai người đã cộng tác với nhau từ 2 năm nay để viết một cuốn sách về Hughes. Ông Noah Dietrich nguyên là cánh tay mặt của Hughes, cai quản công ty Hughes Tool Co. suốt 32 năm ròng. Văn sĩ James Phelan chỉ được trả tác quyền là 65.000 mỹ kim cộng với 40.000 đô la tiền thưởng nếu viết xong sớm mà thôi. Và Phelan cũng không hề ngờ «đại văn sĩ» Irving đã đánh cắp nhiều chi tiết trong sách mình để viết thành «tự truyện của Hughes».

Ngoài Irving, Hughes, Edith và Nina, hai cơ sở nổi nhất bị lường gạt trong vụ này là nhà xuất bản McGraw Hill và công ty Life-Time.



## Đàm thoại với ông Hồ

(TIẾP THEO TRANG 10)

### Lâm cục già mê quá rồ

Tuần qua còn có tin gì đáng ghi thêm nhỉ. À phải, xin ghi thêm đây tin tướng Thi, vị tướng lưu vong đã bảy, tám năm trưởng trên đất Mỹ. Chợt hay tin ông hợp báo tại Hoa thịnh Đốn ngỏ lời từ biệt mọi người rồi lên phi cơ về nước.

Trước khi tướng Thi về nước báo chí lại tung tin có lẽ ông Thiệu mời ông Thi giữ ghế Tông trưởng bộ Quốc Phòng. Tin trên như một luồng gió mát thổi vào đám dân Việt đương nǎo lòng vì hậu quả ngày một trầm trọng của cuộc cách mạng mùa thu chết, bồi thêm một nhát tăng giá xăng nhớt vào dịp cuối năm Lợn ý, đầu năm Chuột chử. Vì mọi người đều đồng ý nhận định rằng ông Thi là một ông tướng cương trực vốn ghét tham nhũng bằng ghét Cộng sản, một ông tướng còn được lòng ái mộ của dân, Ông Thiệu quá đã thực hiện chính sách cởi mở hòa giải quốc gia để tiến tới một chính thể có hậu thuẫn mạnh mẽ hứa đối

phó hữu hiệu với nội phản ngoại thù. Và kẽ cả những kẻ vốn không ưa ông Thiệu một ly ông cụ nào, cũng thấy lòng phe phẩy chút gió dù dại cảm tình.

Rụp một cái viễn ảnh tương đối cởi mở đẹp đẽ tau vỡ như bọt xà phòng. Ông Thi về đến sân bay Tân Sơn Nhứt bị cô lập và bị đuổi thẳng thừng như đuổi một tên hủi. Ông tướng thất thế đó đánh phải trở lại đất Mỹ.

Gieo nhân khát nghiệt như giữa những khát nghiệt đã qua chồng chất, lại vào lúc đầu sôi lửa đang bùng cháy, làm mong hãi được quả tốt lành! Lâm cục già me! Xin ơn trên hộ cho ông ta, ông ta không những việc ông ta làm!

CÁC S.



## THIỆU QUANG

### ĐỜI LÂM CẨM

những chuyện rất lầm cẩm  
nhưng có thật 100 phần 100

(TIẾP THEO TRANG 19)

### Kỷ lục bưu điện rùa

HÀ NỘI (Reuter) Giới chức bưu điện cho hay một người đàn ông sống gần làng Amoi vừa nhận được một bưu thiếp gửi cho ông từ ngày 13 tháng 9 năm 1913.

Theo con dấu của nhà bưu điện đóng trên con tem bức bưu thiếp đã phải mướn 58 năm để đi đoạn đường 600 cây số từ Changis gần Ba Lê tới Boerdeau. Không có lời giải thích về sự chậm trễ này.

### Đại Hàn sợ đông con

HÀN THÀNH 1-2 (Reuter)

«Ngừng ngay nếu đã có hai con dù là trai hay gái» là một khẩu hiệu mới về hạn chế sinh đẻ tại Đại Hàn sau khi kế hoạch gia đình trong 10 năm đầu đã có kết quả.

Tỷ lệ dân số già tăng tại Đại Hàn ở mức 288 phần trăm khi một cuộc vận động hạn chế sinh đẻ được phát động rộng rãi đã làm tỷ lệ thấp xuống mức trung bình 1.27 phần trăm trong khoảng thời gian 1967-1971.

Nhưng vì có chừng 32 triệu dân lại phải sống chen chúc trong 38.000 dặm vuông, khiến quốc gia này trở thành một trong những quốc gia có dân số đông đảo nhất trên thế giới chỉ thua Đài Loan, Phần Lan và Bỉ, thì chắc chắn quốc gia này cần phải giảm bớt tỷ lệ già tăng dân số.



## KIÈM ĐIỀM 22 ĐỀ NGHỊ HOÀ BÌNH TẠI VIỆT NAM

(TIẾP THEO TRANG 21)

### Bồi thường chiến tranh

Lần đầu tiên Cộng Sản nói tới điều này ngày 17-7-61 trong điểm 6 «Hoa Kỳ chịu trách nhiệm và thi hành cho cả 2 miền Nam Bắc».

Trong 9 điểm sau cùng, họ nói rõ hơn «đòi HK bồi thường chiến tranh cho 2 miền VN».

Xin nhắc lại, từ ngày 7-1-66 Johnson đã đưa ra 14 điểm trong đó có điểm 12 nói rằng: «HK viện trợ tài thiết Đồng Nam Á để cả Bắc Việt khi hòa bình và hối». Sau Nixon có lập lại.

### Mặt phải và mặt trái

Trên đây chỉ là tóm lược một số điểm chính mà 2 phe đòi hỏi với sự biến chuyển theo thời gian. Một số điểm phụ không được nhắc tới như là đàm phán, vấn đề VN Hòa chiến tranh, v.v.

Tuy nhiên các đề nghị trên chỉ là mặt phải của lập trường đòi hỏi.

Ngoài mặt phải còn có mặt trái. Hậu ý của CS khi đòi lật đổ các ông Thiệu, Kỳ Kiêm là muốn xóa bỏ hiến pháp 1-4-67 của VNCH, và là thế mạnh pháp lý của chế độ. Nhưng gần đây họ đã mềm dẻo hơn.

Cũng như VNCH trước thi nhất thiết chỉ nói chuyện với BV, sau mềm dẻo hơn bằng lòng nói chuyện với cả MTGP và cho họ về tham gia tổ chức bầu cử.

Một số điều cả 2 bên đồng ý nguyên tắc là hội nghị Genève 1954 và 1962 được tái lập. Nhưng tái lập thế nào thì không rõ.

Có một điều là Mỹ có vẻ ăn chắc nhất, Mỹ đã và đang rút hết quân, sau khi vũ trang cho QĐ VNCH. Mỹ lại được CS gián tiếp mời ở lại viện trợ kinh tế dưới hình thức bồi thường chiến tranh.

Cuộc chiến này và cuộc hòa đàm ở đây chỉ là một cảnh bạc, trong đó 2 phe vừa đi tiền, vừa thầu.

Nhưng các con bạc có thể cạn túi, mà ào ly sẽ vỡ cả làng. Hồ ly đó là nước nào?

TRƯỜNG HẢI viết.

## PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lơi, gài tới đâu ăn lan tới đó  
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết

uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

### ÔNG TIÊN GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG

Hội các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lai—CHOLON — KNBYT số 3 — 9.5.63

## Thơ đỗ buồn

### ĐỊNH NGHĨA TÌNH

cho P.L. ngày xưa

ĐỊNH số con người một chữ « yêu »...  
NGHĨA đời đèn bạc có bao nhiêu ?  
TÌNH gáy nghìn nỗi trong Ơn oán  
YÊU cũng cưu mang hận dù điều

ĐỊNH mệnh người ta vẫn chữ tình ?  
NGHĨA đời mỗi lúc một diệu linh  
TÌNH gieo tang tóc cho nhân thế  
YÊU phủ đau thương đến chúng sinh ?

ĐỊNH đoạt tình yêu của bạn mình  
NGHĨA là toàn vẹn chữ chung tròn  
TÌNH không với vã như khao khát  
YÊU chẳng cuồng điên tựa bất bình

ĐỊNH lý tình yêu đã săn rỗi  
NGHĨA là chấp nhận nỗi buồn thôi  
TÌNH đầy gút mắc không phân nỗi  
YÊU dù hoa hoe khó nói trôi...

MT HOÀNG CHÍ CƯỜNG



Mỗi lần HO  
lại đều uống  
*Sirup*  
**PECTORAL DRAGON**  
trị các chứng HO  
NGƯỜI LỚN và TRẺ EM

KN SỐ: 130 BYT/QCDP

TRUNG HỌC Trường dạy bằng lối : Hướng dẫn  
châm bài gửi đến tận nơi bạn cư ngụ ; Rất thích  
hợp với các bạn quân nhân, công tư chức, vừa đi  
lịch vừa đi học. Đầy đủ các lớp bậc TRUNG HỌC.

23 Nguyễn văn Giai(gần Cầu Sắt—Đakao—Saigon)  
Đ.T. 95.753

### Trường TÂN HÀM THỤ

Thịnh cầu Ban Giám Đốc Trường TÂN HÀM  
THỤ 23 Nguyễn văn Giai Saigon gửi ngay cho tôi :

Họ, tên . . . . .  
Địa chỉ . . . . .

Tập thiề lè, mẫu đơn đề tôi có thể ghi tên theo  
tục (Năm, chung chí) . . . . .

### GIÁ BIỂU QUẢNG CÁO TRÊN TUẦN BÁO ĐỜI

Vì giá giấy báo tăng, kè từ 1.1.1972, tuần  
báo Đời phải tăng giá biểu đăng quảng  
cáo như sau :

- TRANG BÌA SAU : 20.000đ. mỗi kỳ
- TRANG TRONG : 15.000đ. —
- 1/2 TRANG TRONG : 8.000đ. —

Chúng tôi tin tưởng quý vị thân chủ thông  
cầm, và chúc quý vị thành công, thịnh vượng



Mỗi lần HO  
tôi đều uống  
*Sirup*  
**PECTOPAL DRAGON**

TRỊ CÁC CHỨNG HO  
NGƯỜI LỚN và TRẺ EM

KN SỐ 98. BYT/QCDP. 22.10.71

**GIẢI PHẪU THẨM MỸ VIỆN**

# **NHU HÀ**

**320 Phan thanh Giản - Saigon Đ.T. 92 807.**

**GIẢI PHẪU ĐỂ TÔ ĐIỂM SẮC ĐẸP.**

**GIẢI PHẪU ĐỂ CẢI TẠO TẬT BẤM SINH.**

— Quý khách muốn Trẻ lại 20 tuổi, xin mời đến căng da mặt.

— Quý khách muốn trở nên kiều diễm với đôi mắt bồ câu, mũi dọc dừa, cằm chẻ, má núng đồng tiền, xin mời đến giải phẫu thẩm mỹ viện NHU HÀ.

— Đặc biệt và độc nhất Việt Nam, Giải phẫu thẩm mỹ viện NHU HÀ có sẵn:

— Nhiều khuôn mặt mẫu để lựa chọn.

— Chuyên viên thẩm mỹ phối hợp với Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ lựa chọn một sống mũi và đôi mắt phù hợp với khuôn mặt.

— Bác sĩ nội khoa thẩm mỹ phối hợp với bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ giúp quý khách có nét mặt đẹp kèm theo vẻ xinh tươi mơn mởn.

## **GIẢI PHẪU THẨM MỸ THUẦN TÚY**

— Mắt 2 mí, mũi dọc dừa, cánh mũi gọn, cằm lèm má núng đồng tiền, cằm chẻ, môi trái tim, mắt bồ câu, căng da mặt, làm ngực lớn, nhỏ, bụng phệ v.v..

## **QUÍ VỊ SẼ HOÀN TOÀN HÀI LÒNG VÌ:**

— Đây là nơi quy tụ nhiều bác sĩ bậc nhất Việt Nam và ngoại quốc, chuyên môn về thẩm mỹ và giải phẫu thẩm mỹ đủ mọi ngành để phụng sự tối đa cho sắc đẹp và sức khỏe quý vị.

— Với các tiện nghi tối tân đúng theo tiêu chuẩn y khoa.

— Với phòng tiện nghi có máy lạnh để quý vị ở xa nằm lại.

— Với sự niềm nở ưu ái và mọi công việc làm với nhiều công tâm của các chuyên viên và phụ tá.

— Sau khi giải phẫu xong, có xe đưa về tận nhà.

## **MỞ CỬA SUỐT TUẦN**

Từ 8 giờ 30 sáng đến 20 giờ tối.



**HIỀU MÌNH HIỀU TA,  
TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG  
với  
cặp chó đen trắng!**



Công việc thắng lợi,

Tình bằng hữu  
lên hương,

với rượu huýt-ky  
**BLACK & WHITE**

**SCOTCH WHISKY**



SỮA BỘT THỦY SĨ

MATERNA

Đầy đủ chất bồ dưỡng  
dễ pha - mau tan - thơm  
ngon - tinh khiết tốt nhất

