

WU807
DS 531
D 642+

ĐÓI



KỸ NGHỆ BĂNG NHẠC

115



ĐỜI

115

ĐẶC BIỆT : KỸ NGHỆ BĂNG NHẠC

- SẢN XUẤT BĂNG NHẠC : NGÀNH KINH DOANH MỚI : lachid
- NGHỀ THU BĂNG NHẠC Ở CHỢ LỚN : lưuquốc
- SANG BĂNG NHẠC : vânghuyền
- PHONG TRÀO NGHE BĂNG NHẠC : guyentien

2

CHÁNH TRỊ

- CHUẨN BỊ CUỘC CHIẾN ĐÔNG NAM Á : lýđanguyễn
- BÀI HỌC VỀ CUỘC THẢO LUẬN DỰ LUẬT NGÂN SÁCH 1972
- THẨM KỊCH CỦA MỘT CUỘC NỘI CHIẾN : vươnghřubot
- NGÀY CHIẾN TRANH VIỆT PHÁP BÙNG NỔ : KẾ HOẠCH NAVANE
- ĐI NHÌN B-52 TRÊN ĐẤT CHÙA THÁP : maiphuong

3

VĂN NGHỆ

- CÁNH HOA CHÙM GỦI : quynhdao
- NỤ CƯỜI DƯỚI MỘ : hoànghàithủy
- KÉ BẢN MÁU : nguyễnthuylong
- HỒN GỖ ĐÁ : cacsĩ
- KIẾP CỎ ĐƠN : tèdè

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI ● THƠ ĐỜI ● SINH TỬ PHÙ ● TRANG THƠ
- ĐỜI MUÔN MẶT ● ĐỂ BUỒN TÌNH HOA ● THỜI SỰ THẾ GIỚI ● THỜI SỰ TRONG NƯỚC ● ĐIỆN ẢNH ● NHIẾP ẢNH ● SINH HOẠT NGHỆ THUẬT

ĐỜI ● NĂM THỨ BA ● SỐ 115 ● TUẦN LỄ TỪ 30-12-1971 ĐẾN 6-1-1972

Tòa soạn
143-145 Cống Quỳnh
Saigon
Đ.T. 22.323

▼
Chủ nhiệm
Bà Trần Thị Anh Minh

Chủ trương biên tập

CHU TƯ
và nhóm Sống

GIÁ 50đ

Giao dịch Quảng cáo
Hội ông Linh
143-145 Cống Quỳnh
SAIGON

đấu tranh cho đổi

BÀI HỌC VỀ CUỘC THẢO LUẬN DỰ LUẬT NGÂN SÁCH 1972.

Hạ viện có 159 dân biểu, trong đó Khối Dân Tộc Xã Hội có 32 dân biểu đổi lập, Khối Dân Quyền có 26 dân biểu độc lập và 14 dân biểu thuộc nhóm QG có khuynh hướng độc lập. Tổng cộng là 72 người.

Còn lại 87 dân biểu được coi là thân hành pháp.

Điều đó chẳng có chi đáng phàn nàn. Chính quyền có nhiều dân biểu ủng hộ thì chính quyền mạnh, mà một nước chậm tiến thì cần phải có chính quyền mạnh.

Duy một điều đáng phàn nàn thôi.

Đó là khối dân biểu thân hành pháp ở Hạ Viện đã dùng các thủ tục nghị trường, lây khôi đồng để áp đảo khối thiểu số, và làm cho Hạ nghị Viện trở thành cái mày gặt (xin ăn công nhô mày gặt chờ không phải mày gặt).

Hạ nghị viện được triệu tập từ đầu tháng 9 nhưng các dân biểu khối «mày gặt» đã tìm kế hoãn binh để cho tới đầu tháng 11, sau khi Tổng thống được bầu xong, tuyên thệ rồi, Hạ viện mới bắt đầu hợp thức hóa lẫn nhau và bầu cử văn phòng. Khi hợp thức hóa, họ dùng áp lực đa số để hợp thức hóa cả các dân biểu bất hợp thức và thiểu số cách. Khi bầu văn phòng họ dùng áp lực đa số để chiếm trọn từ hức lớn tới chức nhỏ. Chiếm xong văn phòng rồi họ lại dùng áp lực đa số để từ tuần qua, tìm cách thông qua ngân sách quốc gia 1972 một cách mau chóng kỳ lục.

Cách đây ba số, tuần báo Đời đã nêu lên tình trạng vi hiến của dự luật ngân sách Quốc gia 1972. Đáng lẽ Hành pháp phải chuyển sang Hạ Viện dự luật này trước 30-9, và hạ viện phải biểu quyết trước ngày 30-11, cho Thượng Viện thông qua trước 31-12.

Bây giờ gần hết năm 1971, Hạ Viện mới hắp tấp làm cho lẹ cái ngân sách.

Nhưng trong lúc thảo luận và biểu quyết theo lối «cưới chạy tang», đó, khôi đa số lại lấy thịt đè người để bịt miệng khối thiểu số! Với đa số, họ biểu quyết ngưng thảo luận khiến cho các dân biểu đổi lập đã ghi tên phát biểu ý kiến bị gạt ra, không được nói nữa. Cuối cùng 3 khối đổi lập phải bỏ phòng họp ra hành lang họp báo.

Tại sao họ phải bịt miệng người ta?

Chỉ có một cách giải thích, là họ sợ phải nghe sự thật, họ sợ không dám nghe lẽ phải.

Và theo cung cách đó họ đã tỏ ra thân hành pháp bằng cách bịt lẽ phải, bịt sự thật!

Việc thảo luận dự luật ngân sách quốc gia họ đã làm vậy, thì khi thảo luận các dự luật khác, các vấn đề khác họ cũng dám làm như vậy!

Hành pháp cứ dung túng cho tình trạng trên kéo dài mãi chẳng?

Nền dân chủ được xây dựng bằng các cuộc thảo luận trong nghị trường. Nếu không cho thảo luận trong nghị trường phải chăng người ta muốn đổi phe đối lập ra đường phố? Mục tiêu «Xây dựng dân chủ» của Tổng thống Thiệu là như vậy chăng?

Chiến tranh

Mỗi ngày kỷ niệm lễ giáng sinh của một đảng giáo chủ, chúng lại thêm những ước vọng hòa bình. Năm nay, vào mùa lễ Giáng Sinh, các cuộc chiến tranh đang ám trên thế giới gồm có :

— Chiến tranh VN, đã kéo dài từ 1945 tới nay.

— Chiến tranh Ấn Hồi, lần thứ ba (lần đầu vào năm 1949, lần thứ hai vào năm 1965).

Chiến tranh Trung Đông giữ Do Thái và các nước Á Rập, hiện đang đình chiến, chỉ có du kích quân Palestine còn chiến đấu.

— Nội chiến ở Belfast, Bắc Ireland, còn thiểu số dân ở Belfast

Nhĩ Lan thuộc nước Anh.

— Nội chiến ở Sudan, Phi Châu

— v.v...

Những cuộc chiến tranh trên đều tạm ngưng vào dịp lễ Giáng sinh này (ở Việt Nam), hoặc tạm ngưng từ trước (ở Ấn Hồi, Trung Đông, Bắc Ái Nhĩ Lan). Nhưng năm mồng loạn thì chưa hết, và lúc nào cũng có thể gây loạn lớn hơn.

Trong số các cuộc chiến trên, ít nhất có bốn uộc chiến định danh bởi lý do tôn giáo — Xi Trời Phật tha tội cho chúng con

— Chiến tranh Ấn Hồi — ngoài lý do chủng tộc (giống Bengali ở Đông Hồi đánh nhau với giống Punjabi ở Tây Hồi) còn lý do tôn giáo. Người Ấn theo Ấn giáo, thờ những vị thần linh khác người Hồi theo Hồi giáo thờ thượng đế Allah! Người Hồi ghét thịt heo vì nó hôi hám, trong khi người Ấn kiêng thịt bò vì nó là một con vật linh thiêng. Trong cuộc chiếnẤn Hồi, tất nhiên cả bò lẫn heo đều chết oan.

— Chiến tranh Trung Đông giữa quốc gia Do Thái và các quốc gia Á Rập. Họ cùng thờ một đấng thượng đế, nhưng xung tung danh hiệu ngài bằng những tên gọi khác nhau. Tất nhiên nếu quả thực có một đấng thượng đế duy nhất vì toàn trí toàn năng thì dù gọi bằng các tên khác nhau, vẫn chỉ là một. Nhưng hai giống Do Thái và Á Rập lại không chịu như vậy.

Cuộc nội chiến ở Belfast cũng vì lý do chánh trị nhưng không màu tôn giáo. Về tôn giáo thì đa số dân Anh theo một giáo phái Tu



KHA TRẦN ÁO

rã nếu không có một tôn giáo bảo vệ.

Một sử gia Pháp đã so sánh hai cuộc xâm lăng, một của người Mông cổ, một của người Á Rập.

Trong mấy thế kỷ, hai giống dân trên cùng giỏi cuồng ngựa, giỏi bắn cung, giỏi đánh gươm — đã bành trướng trên hai đại lục. Giống Mông cổ từ trung bộ châu Á tràn lan ra khắp Á Châu và tiến sang tận Âu Châu. Còn giống Á Rập từ miền Tây Á đã chiếm trọn Bắc Phi, ven Địa Trung Hải rồi cũng sang tận Âu Châu.

Nhưng sau cùng thì để quốc Mông Cổ cũng tan biến, trong cái bụi sa mạc Á Châu. Còn để quốc Á Rập vẫn tồn tại, mà ngày nay các quốc gia Rập đang tìm cách nối kết lại với nhau. Mà sở dĩ dân Á rập giữ được đế quốc của họ, cũng là nhờ họ đi tới đâu reo rắc tin ngưỡng và lập đền thờ Hồi giáo tới đó. Giữa các sa mạc ở Bắc Phi, các ngôi đền thờ trắng lèo lung lèo, và tiếng tụng đọc kinh Koran bằng tiếng Á Rập vang vọng, thế là cái bụi và nắng cháy của sa mạc, cũng phải chịu thua. Trên sa mạc, không một thứ cây nào mọc rễ được trừ thứ cây tôn giáo.

Ngày nay các tôn giáo truyền thống đang bị các tinh ngưỡng duy vật xâm lấn.

Vì vậy, thay vì chỉ mang tôn giáo ra làm chiêu bài, các đế quốc mới đã phải đưa ra các ý thức hệ. Giáo chủ Karl Marx đã giúp cho đế quốc Nga bành trướng với một nhịp độ nhanh chóng và phạm vi

Đế quốc

Trong lịch sử của loài người, các đế quốc rộng lớn cũng bị tan

(Xem tiếp trang 50)

Sản xuất băng nhạc : NGÀNH KINH DOANH MỚI

LẠC HÒ



Qui vị có bao giờ nghĩ đến một cuộc tẩy tử kỵ thù hằng ao ước không nhỉ ? Thôi, một cái gì nhẹ hơn đi, qui vị có bao giờ nghĩ đến chuyện lạc vào một vùng trời âm thanh kỳ thú rồi chết ngột trong đó cũng chịu chăng ? Nếu qui vị muôn, mời qui vị đến thương xá Tam Đa đi, cái thương xá nằm giữa đường Công Lý và Nguyễn Trung Trực Saigon. Nơi đây, nếu đứng một lúc lâu, màng nhĩ qui vị có thể rách tan ngay vì những tiếng Basse lớn khủng khiếp phát ra từ mấy cái loa khuếch âm loại tối tần đặt san sát trong thương xá. Nơi đây qui vị hầu hết các cơ sở thương mại của các nhà sản xuất Băng nhạc.

Khi người Mỹ đặt chân tới VN ào ạt từ năm 1966, họ đã đem theo họ nhiều thứ hàng xa xỉ qua cơ quan tiếp vận các hàng hóa không có tính cách quân sự là cơ quan PX. Các loại mỹ phẩm cho đàn bà, vật dụng trang hoàng nhà cửa, chén bát, máy chụp hình, tivi, máy thu hình, và đặc biệt là máy thu băng đĩa các hiệu của Nhật Bản.

Trước đó, người Việt Nam ngoài chuyện nghe nhạc qua đài phát thanh, từ nhân khai giả chỉ có một số ít người có máy quay đĩa (tourne disque), và các nhà sản xuất vẫn nghệ mang tính cách thương mại ở xứ này chỉ có một số nhà sản xuất đĩa nhạc mà thôi. Nay những nhà sản xuất đĩa nhạc này gần như trở thành lối thời chặng máy ai

còn mua đĩa nhạc nữa, thay vào đó họ đã mua các băng nhạc.

Gần như số máy móc ghi âm được nhập cảng cách chính thức tại xứ này chẳng có là bao và số máy có thể kể đến con số 100 ngàn đã được nhập nội vào quốc gia chúng ta qua cửa ngõ PX của Mỹ

Có nhiều người có máy ghi âm, dĩ nhiên, người ta phải nghĩ tới chuyện khai thác ngành sản xuất băng nhạc.

Cách đây khoảng 6 năm, người ta chỉ thấy một vài người đăng các quảng cáo trên báo là nhận san các băng nhạc đã thu sẵn hoặc thu thanh những bài hát mà người có máy ghi âm muốn nghe mà không biết tìm ở đâu. Người nói tiếng thời đó là ca sĩ Anh Ngọc. Anh Ngọc nhờ có nhiều kinh nghiệm trong những năm làm tại Đài Phát Thanh Saigon, anh hiểu kỹ thuật cũng như sự nỗi tiếng của anh trong nghề ca nhạc đã lập cuộn được một số đồng nghiệp đến nhờ anh thu thanh cho, với tủ băng nhạc phong phú của anh. Vốn liếng của anh chỉ là bốn năm máy ghi âm hiệu Teac và một tủ nhạc.

Hai ba năm sau, người ta vẫn thấy chỉ mọc thêm một số nhà sản xuất băng nhạc mà thôi.

Từ năm 69-70 đến nay, người ta thấy xuất hiện ngày mỗi nhiều nhà sản xuất băng nhạc, hiểu theo nghĩa kinh doanh thật sự bắt đầu khai thác một cách có vẻ qui mô.

Hàng ngày, độc giả đọc báo thấy những quảng cáo chiếm nhiều cột trên các nhật báo nào là băng nhạc Shotguns, băng nhạc Tờ Vàng, Thanh Thúy, Mây Hồng, Diễm Ca, Nhã Ca, Trường Hải, Trường Sơn, Khánh Ly, Jo Marcel v.v... với những lời lẽ quyến rũ.

Đi vào thế giới kỹ nghệ sản xuất băng nhạc

Khu vực thương xá Tam Đa là nơi qui tụ hầu hết các văn phòng thương mại của các nhà sản xuất Băng Nhạc, nhưng nơi để họ thực hiện các băng nhạc đó là những nơi khác.

Một người nổi tiếng trong lúc đầu là Jo Marcel và gần như độc chiếm thị trường. Người ta thấy vào năm 69-70, Jo Marcel quảng cáo òn ào trên báo những băng nhạc của anh. Khách hàng đến mua ào ào và anh cũng đã kiếm được khá bộn với những băng nhạc đó.

Trong một cuộc tiếp xúc với chúng tôi, Jo Marcel cho biết khởi đầu anh có một vài máy ghi âm, anh ghi lại một số bài hát tại phòng trà do anh khai thác, sang lại một số bài tặng bạn bè. Một số người thích, yêu cầu anh sang lại và tốn bao nhiêu họ sẽ trả anh. Từ đó anh này ra ý định sản xuất hàng loạt những bài hát tại phòng trà và tung ra thị trường bán. Kết quả của công việc này, anh đã gặt hái được một tài chính thật khả quan. Tuy nhiên về phẩm chất vì là những bài hát được thu trực tiếp trong các buổi trình diễn tại phòng trà nên có lẫn những tiếng vỗ tay và những tiếng động lộn xộn. Cả bài hát ở cuối cuốn băng chỉ có một đoạn ngắn. Khách hàng không được thỏa mãn lắm với những lỗi lầm kỹ thuật đầy dẫy trong băng.

Jo Marcel thấy ăn khách nên đã nghĩ tới chuyện cải tiến phẩm chất các băng nhạc, thay vì sang lại những cuốn băng thô trực tiếp tại phòng trà, anh thiết lập một phòng vi âm hẳn hoi với trang bị máy móc tối tần, thuê ca sĩ, ban nhạc, in nhãn hiệu băng nhạc, trả tiền tác quyền cho tác giả nhạc bản đài hoảng thâu thanh với hòa âm và kỹ thuật trình diễn thật kỹ lưỡng, loại bỏ hẳn những lỗi lầm kỹ thuật của loại băng cũ.

Thấy Jo Marcel ăn nên làm ra, nhiều người khác cũng ào ào lao vào ngành kinh doanh mới này.

Vốn liếng

Thật ra, khai thác ngành sản xuất băng nhạc chưa phải là một kỹ nghệ dù rằng thị trường băng nhạc có thể khiến cho nhiều người có thể bỏ những số vốn lớn lao để kinh doanh. Hiện nay người ta mới chỉ thấy những người khai thác ngành sản xuất băng nhạc hầu hết là những người liên hệ xung quanh nghề ca hát. Người bỏ vốn ra để thực hiện một băng nhạc có thể là một nhạc sĩ sáng tác như Phạm Mạnh Cường, ca sĩ như Khánh Ly, Jo Marcel Duy Khánh, Nguyễn Đình Nghĩa v.v... hoặc chủ một phòng trà, một người chuyên tổ chức nhạc hội. Họ đã bỏ ra một số vốn khoảng từ 10 tới 12 triệu để thiết lập một phòng vi âm nhỏ với những điều kiện kỹ thuật tối thiểu nhưng

cũng khá tối tần với các loại máy móc trang bị hiện đại mới nhất.

Ngoài một hệ thống vi âm dành để thu thu băng nhạc chính, họ còn phải trang bị một số máy ghi âm loại nhà nghề trung bình để sang lại phó bản từ cuốn băng chính bán lại cho khách hàng.

Ít vốn thì cũng phải 6 máy, nhiều có thể là 12 máy có khía hơn và cả một số máy cassette dành cho những khách hàng có loại máy này ở nhà. Các loại máy thường được sử dụng là Teac rồi đến Akai, Sony, Ampex, và cũng cần phải kề đến loa khuếch âm, Ampli và một số phụ tùng khác.

Nhà sản xuất Tờ Vàng tra ng bị máy Ampex của Mỹ nhưng lại xài micro Sony của Nhật, Jo Marcel và Ngọc Chánh (chủ trương băng nhạc Shotguns) cũng xài máy Mỹ. Được hỏi lý do tại sao lại xài máy Mỹ, họ cho biết máy móc của Nhật chỉ hơn được các nước khác ở được một vài sáng kiến là về kỹ thuật và tiêu nghi, nhưng còn thua xa về phẩm chất nói chung và sự bền bỉ.

Nghiên cứu thị trường và sản xuất thương mại

Theo những nhà sản xuất băng nhạc mà chúng tôi tiếp xúc, không có một nhà nào nghiên cứu vấn đề này một cách qui củ đúng theo nguyên tắc kinh doanh dựa trên những yếu tố xác đáng để có thể biết chắc rằng khi tung sản phẩm ra không bị lỗ vốn. Bởi lẽ họ đều là những người khai thác tài tử, một phần cũng muốn kiếm lời, một phần còn nặng đầu óc văn nghệ, và một phần khác có tính cách quyết định của công cuộc kinh doanh là vốn. Họ không có vốn lớn cho một cuộc kinh doanh hiều theo đúng nghĩa của nó.

Khi quyết định sản xuất một cuốn băng, họ lựa chọn một số bài hát, mời một số ca sĩ nổi tiếng mà họ nghĩ là ăn khách rồi bắt đầu công việc sản xuất. Vì không biết rõ được thị trường, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, nên nhiều nhà sản xuất đã lỗ vốn nặng. Có nhà chỉ sản xuất được một hai cuốn băng là dẹp tiệm luôn, sụt nghiệp cò con. Có nhà vẫn cố gắng đeo đuổi và cố gắng cải tiến chờ một ngày mai trời ngó lại.

Jo Marcel cho biết các cuốn băng nhạc hồi đầu tiên của anh đã bán rất chạy dù chúng được thu trực tiếp tại phòng trà và có thật nhiều lỗi kỹ thuật đáng trách, trong khi những cuốn sau này anh làm đài hoảng với một kỹ thuật và tiêu chuẩn nghệ thuật cao thì anh lại lỗ vốn siêng liêng trong số 26 cuốn băng đã phát hành trên tổng số gần 10 ngàn ấn bản. Ngọc Chánh thực hiện băng nhạc Shotguns có vẻ kiêm ăn được. Hai mươi ba cuốn băng đã tung ra thị trường của nhóm anh chưa cuốn nào bị lỗ vốn nhưng cũng chẳng lời lãi nhiều. Khánh Ly mới tung ra thị trường 3 cuốn, hấp dẫn được khách hàng nhờ một vài sắc thái đặc biệt; Khánh Ly hát cho quê hương VN trong suốt một cuốn băng với

các bài của hát của Trịnh công Sơn hoặc nhạc chủ đề với sự cộng tác của Nguyễn đình Toàn, Đặng thương và cũng đáng ca ngợi nhất là nhóm thực hiện băng nhạc Tờ Vàng, Họ không ngại tốn kém, đặt tiêu chuẩn nghệ thuật lên trên mục đích thương mại nên họ gặp phải sự thua thiệt về tài chánh thâu hoạch sau 5 cuốn băng nhạc đã phát hành. Đặc điểm của băng nhạc Tờ Vàng là ngoài kỹ thuật thâu âm stereo hoặc sound-on-sound theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế, về nội dung, họ giới thiệu một nhạc sĩ đặc đáo (Lê uyên Phương, Từ Công Phụng ...) hoặc một giọng hát (Thái Thanh, Châu Hà) với những ca khúc chọn lọc được soạn hòa âm công phu và một nghệ thuật trình diễn tân kỳ về hình thức, họ đã vất bỏ hợp đồng băng cung như bobine cuốn băng của ngoại quốc để đạt các nhà sản xuất trong nước làm hộp và bobine thật mỹ thuật. Cầm một cuốn băng nhạc Tờ Vàng, người ta thấy có thể hãnh diện được phần nào với tinh thần sáng tạo chất chứa trong đó đầy tính cách Việt Nam. Vì những cái không giống ai này, băng nhạc Tờ Vàng tuy số bán không đến nỗi tệ nhưng nhà sản xuất cho biết họ lỗ vào mỗi cuốn băng ít nhất cũng từ 400 ngàn trở lên.

Môn bài sản xuất và những kẻ ăn cướp cơm chim

Trong số các nhà sản xuất băng nhạc, chỉ có một số là có môn bài sản xuất và có đóng thuế sản xuất hàng năm, một số khác sản xuất lậu. Hầu hết các nhà sản xuất mà chúng tôi tiếp xúc đều thanh như bong về tình trạng các tiệm sang băng mọc lên như nấm khiến nhiều khách hàng ham rẻ mấy trăm bạc đã không mua các cuốn băng chính gốc mà đến các tiệm sang băng.

Người ta thấy quảng cáo trên các nhật báo các tiệm sang băng nhận sang lại bất cứ một cuốn băng nào mà khách hàng muốn có. Khách hàng ham rẻ tìm đến nhưng thật sự phẩm chất không bằng nổi những cuốn băng chính hiệu. Lý do thật để hiểu là máy móc của các tiệm sang băng không được tối tần bằng các nhà sản xuất, đồng thời vì sang lại từ các phó bản, âm thanh mất đi từ 5 tới 10 phần trăm sự trung thực so với ấn bản chính. Cũng vì có tiệm sang băng, các nhà sản xuất đã không bao được nhiều và đây là một trong những nguyên nhân chính đã làm họ lỗ vốn. Đúng nguyên tắc pháp lý, các nhà sản xuất có môn bài có thể truy tố các tiệm sang băng này ra tòa đòi bồi thường. Nhưng họ đã không làm như vậy. Những nhà sản xuất mà chúng tôi tiếp xúc cho biết, khai thác ngành sản xuất băng nhạc không phải là công việc làm ăn chính của họ nên họ không có nhiều thi kiện để lo chuyện kiện tụng, và chẳng nếu kiện thì kiện quanh năm không hết.

Người ta thấy tại trung tâm thương mại Saigon, có khoảng hơn mươi nhà phát hành và đại lý băng thi có đến cả trăm tiệm sang băng làm ăn gần nhau. Một nhà sản xuất đã nói với chúng tôi với giọng đầy cay đắng rằng, ông cầu cho số người mở tiệm

sang băng mọc thêm càng nhiều càng tốt, thí dụ con số mười ngàn tiệm chẳng hạn, thì nhà sản xuất băng nhạc chỉ cần bán cho mỗi tiệm sang băng một cuốn là các người làm văn nghệ có sống được rồi.

Thực hiện ấn bản chính

Diễn tiến: soạn hòa âm, tập dượt, thu âm. Soạn hòa âm phải là một người giỏi nhạc mới có thể phát huy được cao độ ý nhạc chất chứa trong nhạc phẩm. Thường các nhà sản xuất băng mời một số nhạc sĩ cùa soạn hòa âm và làm hướng dẫn viên cho việc thu thanh.

Khi thu âm, để có thể loại bỏ được các sót (ca sĩ hát sai, nhạc sĩ đòn bẩy, echo để lớn quá âm độ không đúng như ý muốn v.v..) một bài hát phải thu đi thâu lại nhiều lần, ít ra là từ 10 lần trở lên để sau đó chọn lấy một lần đúng tiêu chuẩn nhất làm chính bản (Master Tape). Hiện nay các bài nhạc hầu hết được thu âm với kỹ thuật âm thanh stereo. Một vài nhà sản xuất có các phương tiện tối tân đã thực hiện phương pháp ghép âm (sound on-sound) cho một số bài hát để tăng thêm phần động đảo.

Chi phí thực hiện một cuốn master tape tối khoảng từ 400 đến 500 ngàn trong đó ca sĩ được trả từ 6 tới 10 ngàn cho mỗi bài hát, nhạc công được 7 hay 8 trăm cho mỗi bản nhạc, tác quyền dành cho tác giả bản nhạc trung bình từ 6 tới 10 ngàn, (Các tác giả hiện sống ngoài Bắc thì «chưa» trừ trường hợp Đoàn Chuẩn có người con là ca sĩ Đoàn Chính đang có mặt tại miền Nam). Đó là chưa kể tới tiền quảng cáo, tiền in bìa cũng phải tốn tương đương với tiền thực hiện master tape.

Triển vọng ngành sản xuất băng nhạc

Như trên chúng tôi đã trình bày, dù việc kinh doanh sản xuất băng nhạc có vẻ rầm rộ nhưng còn mang nhiều tính cách tài tử bởi chính những người đứng ra khai thác. Tất cả hầu như đơn sống trong tình trạng chịu đựng đồng thời cố gắng nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng hơn để có thể sản xuất qui mô của xi nghiệp.

Trong khi đó, theo chúng tôi được biết, có một tay tài phiệt đang ngầm nghĩa thị trường của ngành kinh doanh mè này ở VN, trong số đó có một số tài phiệt Nhật Bản và Tàu. Hiện nay, những người này một mặt định cách kế hoạch kinh doanh trong tương lai, một mặt, họ tìm cách xuất cảng lậu một số băng nhạc VN ra ngoại quốc, kiếm lời trên đầu các nhà sản xuất.

Nhiều chuyện với chúng tôi, các nhà sản xuất băng nhạc ai cũng muốn có một hiệp hội các nhà sản xuất băng nhạc để bảo vệ quyền lợi là cho nhau, nhưng không biết bao giờ họ mới có thể ngồi lại với nhau tính chuyện cụ thể trong khi việc làm của họ còn mang nhiều nghệ sĩ tinh lỏng bỏ

LẠC HỒ.



Bên cạnh kỹ nghệ sản xuất băng nhạc, đã xuất hiện thêm những tiệm sang băng nhạc, chuyên đi mua các băng nhạc gốc của các hãng sản xuất rồi về sang nhạc lại và bán cho khách hàng.

Được hỏi ý kiến về vấn đề các tiệm sang băng nhạc này, nhà sản xuất băng nhạc Phạm Mạnh Cường đã không ngần ngại thốt lên câu: «cửa hàng sang băng nhạc thật bất hợp pháp», họ lấy nhạc của chúng tôi sản xuất rồi về sang lại làm ra băng nhạc của mình mà chẳng bao giờ được sự đồng ý của các nhà sản xuất chúng tôi.

Những tiệm sang băng hiệu này mọc lên như nấm khắp mọi nơi. Riêng tại Saigon, hôm nào nhau rồi, đánh một vòng qua khu Nguyễn Huệ, Thương xá Tax hay dọc đường Lê Lợi, Khu Cristal Palace ban sẽ tìm thấy ngay các tiệm sang băng nhạc này.

Ở các tỉnh, xa Saigon các cửa hàng băng nhạc cũng hoạt động không kém phần mạnh mẽ. Nhà sản xuất Phạm Mạnh Cường đã đưa ra một thí dụ, là nguyên cả thị xã Dalat mà mỗi kỳ sản xuất hàng của ông chỉ tiêu thụ được 10 cuốn băng, khởi đầu cần phải giải thích, mọi người cũng hiểu được các cửa hàng sang băng ở Dalat chỉ mua 10 cuốn băng gốc (origine) rồi mang về sang lại bán cho khách hàng.

Thuật «mượn đầu heo nấu cháo» thi bao giờ cũng có lợi, thế nên,

theo một số chủ nhân sản xuất các cửa hàng sang băng nhạc đã không tổn thèm một đồng phí tổn, cũng không phải đóng một xu nhỏ thuế cho chính phủ, mà lợi tức thì lại thu vào gấp bốn lần hơn số thu của nhà sản xuất băng nhạc origine. Cũng cần nên biết mỗi tháng trung bình một cửa hàng sản xuất báu được 300 cuốn băng origine giá 2.000 đồng một cuốn.

Khách hàng của tiệm sang băng nhạc

Đa số khách hàng của các tiệm sang băng nhạc là những người ham rẻ. Mà thật thế, giá 1 cuốn băng sang lại thường hạ hơn giá một băng nhạc origine từ 500đ đến 700đ, khách hàng lại còn có điều lợi là trong một băng nhạc mà có thể thường thức được nhiều bản nhạc của nhiều hãng sản xuất khác nhau được cửa hàng gộp lại trong băng. Đó là kẽ cắp giá cuộn băng của băng, nhưng nếu khách mang băng trống lại thì sẽ chọn bản nhạc mà mình thích với giá từ 50đ đến 80đ một bản.

Cái khác nhau giữa băng nhạc Origine và băng nhạc sang lại

Để thực hiện cho xong một cuốn băng origine, băng sản xuất phải chi phí hơn một triệu đồng.

Không biết rõ kỹ thuật nghe nhạc chắc sẽ khó thấy sự khác biệt giữa một băng nhạc origine của hãng sản xuất, và một băng nhạc

được tiêm sang nhạc làm lại. Tuy nhiên, nếu chịu khó tìm hiểu kỹ hơn, người tinh tế sẽ biết được rằng âm thanh sang lại nghe không sắc sảo và tần số (frequenee) bị sa lêch.

Những tay chơi tài tử thường không nhận ra những chi tiết khác biệt này, cứ băng nhạc nào không ủ, không rè thì họ chấp nhận mua, vì tiết kiệm được vài trăm bạc. Còn những tay chơi khó tính luôn luôn chọn lựa và cố tìm mua cho được cuốn băng origine thì mới vừa ý.

Các nhà sản xuất băng «origine» bày tỏ thái độ

Dưới con mắt của các nhà sản xuất băng nhạc origine nổi tiếng tại Saigon như Phạm Mạnh Cường, Jo-Marcel, Shotguns thì tình trạng sang băng nhạc đang đến chỗ lạm phát. Nhìn bề ngoài, thì xem nghệ này có vẻ đang lên; nhưng thật ra, bên trong, các tiệm sang băng đang lâm vào tình trạng xuống dốc. Không có ca sĩ mới. Không có nhạc phẩm mới. Thế nên các nhà sang băng nhạc cứ sang đi sang lại một số bài cũ, của một số ca sĩ rồi chờ đến khi nào, các nhà sản xuất tung ra một cuộn băng mới là các tiệm sang băng chộp lấy, xào nấu lại v.v...

Cũng theo sự bày tỏ của các nhà sản xuất, việc muốn ngắn cần các người khác sang nhạc của mình là một điều rất khó. Nhưng các nhà sản xuất mong rằng, ít ra, các tiệm sang nhạc cũng nên «biết điều» và nghĩ đến công lao phi toan của nhà sản xuất đã bỏ ra để hoàn thành cho được một băng nhạc origine.

Các nhà sản xuất đang dự định kết hợp thành nghiệp đoàn để đối phó với tình trạng mất mát kè trên.

Điều hình là mới đây, Shotguns và nữ ca sĩ Thành Thúy đã đưa đơn kiện ra tòa một nhà sản xuất ma» đã dám lấy ngay băng nhạc của Shotguns mang về «xào nấu» lại rồi bảo là băng nhạc do đương sự sản xuất!

Dù sao, các nhà sản xuất băng origine cũng đồng ý cho rằng «tệ trạng» sang băng nhạc thật nan giải chưa biết phải quyết cách nào.

VĂN NGUYỄN

Nghề thâu băng nhạc ở Chợ Lớn

LƯU QUỐC

Khi các quán café vân nghệ nghe băng nhạc mọc lên như nấm ở thành phố bực bội Saigon, thì ở Cholon người ta vẫn còn chơi dĩa nhạc và chỉ biết đến những bản nhạc «thời đại» Hong Kong và Đài Loan, chỉ có một thiểu số các thanh niên học trường tây là chơi thêm một đôi dĩa nhạc Pháp.

Khicác quán thu băng của Trịnh Quang, Phạm Mạnh Cường Jo marcel cho phát hành cuộn băng nhạc Magré, Cassette ăn khách và thu được một số huê lợi không lồ, thì người Cholon bắt đầu để ý và liền đó những quán thu băng được mọc lên trên đại lộ Đồng Khánh và Nguyễn Trãi (Con đường có nhiều tiệm sách nơi đây được coi như địa điểm họp mặt thường trực của giới vân nghệ Cholon). Những quán nhạc này nếu so với các quán ở Saigon thì chẳng thua vào đâu cả, không có phong nghe nhạc, không có nhiều máy tản tản như Akai, Philips với những ampli Kenwood, Sansui, Teac... mà chỉ chiếm một góc nhỏ trong quán bán dĩa nhạc hay bán các nhạc khí. Coi ngheo nàn như thế nhưng họ hốt bạc rất bộn. Một anh bạn mở một gian hàng nhỏ sang băng nhạc cho biết sis sis mỗi tháng cũng kiếm được trên trăm ngàn.

Các cuộn băng do các hãng Chợ Lớn sản xuất thường chỉ thu nhạc tàu và nhạc tây ghi lại từ các dĩa nhạc ngoại quốc, họ không dám thu nhạc Việt. Phần lớn là vì kỹ thuật yếu kém (theo quan niệm Chợ Lớn chỉ có những anh «tàng tàng» không làm nên việc mua nhảy vào làm cái nghề vô bờ này thôi, do đó dân có vốn và có nhiều mưu doanh thương ít khi chịu bỏ tiền vô nghề này) phần vì sự mướn ca sĩ tổn kém, nên họ không chịu thu nhạc Việt. Có chàng là thu lại từ các cuộn băng ở Saigon hay từ dĩa nhạc. Cũng có lý do khác mà họ, hay

viên lẽ là mở phòng sang băng tại Chợ Lớn, khách hàng chỉ gồm thiểu người Việt gốc Hoa, nên sợ thu xong báu không chạy.

Nhạc Tàu được thu nhiều nhất và bán chạy nhất. Những cuốn băng được tung ra thị trường ngay sau khi một cuốn phim xã hội Hong Kong hay Đài Bắc vừa có những bản nhạc áo nón do vừa được trình chiếu. Đây là một trong những phương thức quảng cáo hữu hiệu. Như ta biết, các phim, nhất là những phim Tàu trót át thường cho chen lẫn một vài bản ca khúc để khơi lệ sầu khán giả. Từ khi phim vừa được nhập cảnh các ông chủ tiệm thu băng Cholon vội cho người chạy ngay đến hăng hárga cảng phim, điều dinh để được thu các bản nhạc trong phim, khi phim vừa được mang trình chiếu thì băng nhạc cũng vừa lúc được tung ra thị trường, khắp đường Đồng Khánh nơi nào cũng ca rong rồng.

Một số chủ tiệm thu băng nhạc lại có mánh lới khác hơn. Từ ngày vị các tổng trưởng kinh tài tai ba cho ra đời hai biện pháp kinh tài, phân xuất quân binh và kiêm ức, thì dĩa nhạc ngoại quốc được liệt kê vào loại xa xỉ phẩm giá cả tăng vọt khiến giới ghiền nhạc mà rồng túi đành nhìn thèm chờ không làm sao có thể mua nổi một dĩa nhạc orgirine nhập cảng.

Biết được chỗ ngứa đó một số chủ tiệm thu băng Cholon mới đặt người liên lạc tại Hong Kong và Đài Loan. Khi nào ở những nơi này vừa phát hành dĩa nhạc mới, thi a lè hấp, gửi ngay sang Việt Nam với tư cách quà tặng miễn thuế, hoặc có thuế chang cũng rất nhẹ. Khi dĩa nhạc đến VN. Chủ tiệm sẽ có hai cách làm tiền, Một là cho thu vào nhiều cuốn băng, hai là phát lại để thu dĩa nội hoa. Xong họ cho tung ra

rầm rộ ở thị trường với những tin quảng cáo to trên báo, nao núng dĩa nhạc hay dĩa nhạc chánh cổng mới nhập cảng từ Hong Kong sang...

Làm như thế họ lợi được nhiều điều, vừa không tốn tiền thuê lao cho ca sĩ, vừa tránh được một số thuế lớn phải chịu khi cho nhạc cảng nguyên dĩa từ Hong Kong sang, lại vừa bán được giá phả chăng...

Lúc gần đây, các ban nhạc tại Đài Loan, Tân Gia Ba và Hong Kong thường đến Saigon trình diễn, họ rất được giới khán thính giả Cholon ái mộ. Không bở lỗ cơ hội, các chủ tiệm thu băng lại nhảy vào khai thác, và bạc các lồng kẽm lại rơi vào đầy túi.

—Làm nghề này vừa nhàn lại vừa có tính cách vân nghệ. Một chủ tiệm ở đường Đồng Khánh đặc ý cho biết khách hàng của tôi đa số là học sinh sơ và cao trung (trung học và tú tài) nhạc bản chạy là nhạc loại thời trang (Tàu). Đôi khi cũng được nhiều người đặt thầu những vở tuồng Quảng hay Hẹ, nhưng những khách hàng này đa số thuộc hàng lớn tuổi.

Chỉ cần có một số vốn nhỏ khoảng trăm ngàn bạc để sắm một hai chiếc máy thu băng lậu thuê của hợp tác xã Mỹ là có thể mua một gian hàng thu băng ngay.

Gần đây, số học sinh Tàu đồ sộ nhau theo học trường Việt và trường Tây rất nhiều, ảnh hưởng của nhạc Việt dần dần trở nên quan trọng trong Cholon. Điều này khiến cho một chủ tiệm thu băng Cholon lâm le mở gian hàng thu nhạc Việt, ông đã cho người liên lạc với một số nghệ sĩ Saigon điều đình giá cao. Công việc còn đang trong vòng thương lượng nên chưa biết có thành hay không, nếu thành thì sao phong trào Tàu làm phim Việt sẽ tới phong trào Tàu làm băng nhạc Việt.

LƯU QUỐC



Như mọi năm, năm nay đồng bào Thủ đô vẫn rộn ràng đón mừng ngày Chúa ra đời. Đèn ngôi sao được bày bán la liệt bên hông Vương Cung Thánh Đường (trên, trái). Tại đường Nguyễn Huệ mấy em bé đang lô mua trái nón để kịp đón Noel (trên). Hình trái là một núi băng giấy với máng cỏ, Chúa Hài đồng và các thánh nhân khác băng đốt nung được bày bán trên đường Nguyễn Huệ.



SAIGON MÙA GIÁNG SINH

phóng sự hình ảnh của BÙI —

THỜI SỰ TRONG NƯỚC

NGÂN SÁCH

Một vở hợp hiến

Tuần qua, sau hai phiên họp hoangoạiđạiđược mô tả là vội vã, Hạ nghị viện với 76 phiếu thuận đã chung quyết toàn bộ ngân sách quốc gia tài khóa 72 sau khi cắt hơn 2 tỷ rưỡi bạc so với ngân khoản mà Hành Pháp đã xin là 328 tỷ 486 triệu. Như vậy tỷ lệ tiết kiệm chưa tới một phần trăm.

Đa số 76 phiếu thuận kề trên thuộc các dân biểu khối Cộng Hòa và Độc Lập thân Hành Pháp. Riêng các dân biểu thuộc khối Dân Tộc Xã Hội (32 DB) Dân Quyền (28 DB Cấp Tiến) nhóm Quốc Gia (14 DB) đã tẩy chay hoặc tham dự các cuộc biểu quyết bằng phiếu chống. Lý do tẩy chay được căn cứ trên sự vi hiến của dự thảo luật NS vì Hạ Nghị Viện đã thảo luận sau ngày 30 tháng 11, tức sau kỳ hạn chót

theo hiến pháp. Trong một cuộc họp báo DB Trần Văn Tuyễn, trưởng khối Dân Tộc Xã Hội, đã thay mặt ba khối nói trên đề kết án Hành Pháp không tôn trọng HP trong việc đệ nạp dự thảo luật NS (xem Đời số 111) và các DB thân Hành pháp đã đồng lõa với



Hạ Nghị Viện (ảnh AD)

KHÓC CHÁU LY

Ly ơi Ly ! Nếu như là chết
Vẫn còn chưa dứt hết cǎn duyên
Nghĩ xem, ở chốn u huyền.
Phỏng chung cháu nỡ có quyền
buồng tay ?
Chẳng phải tại cơm dày áo nặng
Chẳng phải vì nước lặng, sóng yên
Nhưng mà trăm nỗi oan khiên
Con người ai lại thảm nhiên bao giờ
Cháu có biết, có ngờ không cháu
Cháu hiền nhiên là máu, là xương
Chẳng là ngọn đuốc soi đường,
Cũng là lẽ sống can trường của ba
Ba cháu đó : tài hoa, nghệ sĩ
Đã dành là nghiệp dĩ văn chương,
Cuộc đời tất cả xem thường
Chỉ riêng có tình thương vò bờ
Vào làng báo phất cờ nổi loạn
Ai viết văn cản nhẫn hơn không ?

Lúc nào cũng chực bốc đồng,
Chẳng qua để trốn nỗi lòng bơ vơ !
Tuổi tuy lớn, ngày thơ rất mực,
Qua những lời bộc trực của ba
Bao hồn bao nỗi xót xa
Viết nhiều đâu có nói ra được
nhieu?
Cái con người tưởng liều lĩnh ấy,
Giữa bạn bè vẫn thấy cô đơn,
Nói ra toàn giọng căm hờn.
Mà trong cùng thảm tâm hồn : đơn
sor!
Tưởng phết tạp nào ngờ chất phác
Tưởng cùng hung, cự ác là lầm
Con người điệu bộ trầm ngâm,
Nói toàn thủ đoạn lại tâm chí
thanh
Ba giống cháu : hiền lành, nhút
nhát,
Nhưng tấm lòng bát ngát mông
mình,
Bè ngoài tuy có ngông nghênh,

Bên trong là nỗi buồn tênh hãi hùng
Cháu còn nhỏ chẳng chung tâm sự.
Của người cha tham dự nhiều trò
Quay về gác cũ co ro,
Một mình mình chỉ nhỏ to 1 mình
Cháu nếu có bất bình, cuộc sống,
Là máu xương sẵn giống da tinh
Cháu ơi vào chốn nhục vinh
Có lòng, còn có cực hình nào hơn?
Ai biết trước được con cờ ấy
Cõi u Minh có thấy bồi hồi?
Cắn răng bắc muôn kêu trời,
Sao chơi khâm quá với người hiền
lương?
Cháu tự chọn con đường giải thoát
Mọi ngôn từ vu khoát đều dư
Cuộc đời rằng thực? rằng hư?
Có? Không? Còn? Mất? Thôi như
bợt bèo.

HÀ THƯƠNG NHÂN
Đêm 15-12-71

ngày này TNV chung quyết xong NSQG tài khóa 1972 thì sau cùng trên một bình diện nào đó, vẫn có một vở gi là hợp hiến, hợp pháp.

ẤN QUANG

Hay bỏ «bốn không»

Tuần qua, sau bốn ngày nhóm họp tại chùa Ấn Quang, Đại Hội Phật Giáo kỳ 4 đã suy cử một Tân Hội Đồng Viện Hóa Đạo với thành phần gần như không có gì thay đổi so với thành phần nhiệm kỳ trước. Thượng Tọa Thích Thiện Hoa vẫn là Viện Trưởng VHĐ, Thích Huyền Quang vẫn giữ chức Tổng Thư ký. Đại Hội cũng đã quyết định tăng cường thêm chức vụ đệ tam phó Viện Trưởng VHĐ do TT Thích Quảng Độ đảm nhiệm. Riêng chức vụ Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên, Đại Hội đã dàn xếp để TT Thích Thiện Minh—một trong 3 phó Viện Trưởng, làm Tổng Vụ Trưởng và Đại Đức Thích Giác Đức phụ tá.

ĐĐ Giác Đức được mô tả là một nhân vật thuộc thành phần trẻ, hách hải, đã từng du học tại Mỹ. Trước đây, nhân dịp kỷ niệm Cách

hiện một thể chế xã hội chủ nghĩa không Cộng Sản. Trong thể chế này sẽ không có giai cấp đấu tranh, mọi người dân có quyền tự hữu và chỉ quốc hữu hóa các xí nghiệp đến mức nào đó mà thôi.

Việc ĐĐ Giác Đức được TT Tri Quang —cố vấn tối cao của HĐVH ĐĐ, yêu cầu làm phụ tá TT Thiện Minh được dư luận xem như một cách tước bỏ bớt quyền hạn của TT Thiện Minh. Một vài nguồn tin còn cho rằng, Giáo Hội Ấn Quang muốn loại TT Thiện Minh ra khỏi HĐVHĐ nhưng còn e ngại làm sứt mẻ nội bộ, do đó đã giữ TT Thiện Minh ở chức Phó viện Trưởng vớ quyền. Ngay sau khi được suy cử, TT Thiện Minh đã đệ đơn xin HĐ Viện cho ông được nghỉ điêu hành công việc trong một năm. Ngoài ra TT Thiện Minh cũng cho biết ông sẽ giao trọng quyền cho ĐĐ Giác Đức trông Tổng Vụ Thanh Niên và chỉ tự nguyện làm chiếc lục bình để chung.

Trong ngày bế mạc Đại Hội một tuyên ngôn hòa bình do TT Thích Trí Quang soạn thảo cũng đã được phổ biến, trong đó GH cho biết đang vận động một cuộc hưng binh kéo dài kể từ Tết Nhâm Tý. Tuyên ngôn cũng kêu gọi Phật tử VN dù ở giới tuyến nào đừng làm gì có lợi cho chiến tranh và hãy tích cực hậu thuẫn giáo hội trong công cuộc tranh đấu cho hòa bình.

Buổi chiều, để bắt đầu công cuộc tìm kiếm hòa bình, TT Thiện Hoa trong buổi lễ tấn phong Tân HĐVHĐ đã yêu cầu vị phó Đại sứ Hoa Kỳ—1 nhân vật ngoại giao đến mừng—thuyết phục TT Thiện bỏ lập trường «4 không» để sớm đem lại hòa bình.

PHÓ TỔNG THỐNG

Nhắc nhở và cảnh cáo

Tuần qua, nửa tháng sau khi yêu cầu Bộ Tư Pháp truy tố hai ông Huỳnh Thành Vị chủ nhiệm nhật báo Đồng Nai và Ngô Xuân Thọ về tội dùng báo chí công khai phỉ báng Phó Tổng Thống VNCH, Phó TT Trần Văn Hương đã gửi văn thư đến Bộ Tư Pháp, xin hủy bỏ việc truy tố nói trên.

Phó TT Hương đã yêu cầu Bộ Tư Pháp truy tố hai nhân vật nói trên vì hồi đầu tháng này nhật báo Đồng Nai đã cho đăng một bức thư ngỏ gửi cho 18 vị Giám Sát của ông Ngô Xuân Thọ trong đó ông Thọ —con trai duy nhất của ông Chủ tịch Giám Sát Viện Ngô Xuân Tich — đã khẳng định rằng Phó TT Hương đã can thiệp với GSV để xử chim xuống vụ điều tra hai viên chức cao cấp của Công Ty Đường VN về tội tham nhũng. Ông Thọ cũng còn chỉ trích các vị Giám Sát một cách thậm tệ và đòi hỏi vi liêm sỉ các vị Giám Sát hãy từ chức, ông cho rằng GSV đã không làm tròn nhiệm vụ, dung túng và đồng lõa với tham nhũng.

Trong văn thư xin hủy bỏ việc truy tố, PTT Hương cho biết «việc xin phát động công tố quyền đối với hai đương sự nhằm mục đích nhắc nhở và cảnh cáo, hơn là tìm đến chế tài cá nhân».

Được biết nếu Phó TT không xin hủy bỏ truy tố, nội vụ sẽ được đăng đường xá vào tuần tới. Trước đây, khi ông Ngô Xuân Thọ bị truy tố ra tòa, dư luận cho rằng là dịp để ông Thọ công khai nói ra hết mọi chuyện.

Thái độ của Phó TT Hương trong vụ này nhắc mọi người đến vụ DB Hồ Văn Xuân, chủ tịch Ủy Ban ngân sách và tài chính Hạ Viện, mới đây đã không chịu tiếp phái đoàn Thủ Phó TT do ông tổng thư ký phủ hướng dẫn ra điều trần trước Ủy Ban về ngân sách 1972 của Phủ. DB Xuân cho rằng ông TTK của Phủ Phó không đủ thẩm quyền. Ngay sau khi xảy ra nội vụ Phó TT Hương, trong một văn thư cho CT Hạ Nghị Nguyễn Bá Cần, cho biết từ nay Phủ Phó sẽ không cử phái đoàn ra điều trần trước UB NSTC nếu DB Xuân vẫn còn là chủ tịch UB.

Người ta cũng còn nhớ trước đây, sau khi đặc sứ Phó TT, ứng cử viên Trần Văn Hương đã gây sốt nói một dạo khi ông nhuộm bệnh và được đưa vào bệnh viện Dã Chiến của Hoa Kỳ. Để đánh tan những lời đồn đại rằng minh đã chết, Phó TT Hương đã ra mắt báo chí sau khi lành bệnh với câu tuyên bố bất hủ: «Qua chưa chết đâu em».



Chùa Ấn Quang (ảnh AD)

Mạng 1-11 ĐĐ Giác Đức đã đăng đường thuyết pháp tại chùa Ấn Quang và hô hào dân chúng miền Nam phải hợp nhau lại để thực



Dòng bão thù đã di lạc đường?
Đã có những trạm Cảnh Sát như
hình trên đặt rải rác tại những địa
diểm động đúc trong Đô Thành
Làm dồn. Những trạm này còn có
nhân viên CS trực suốt ngày đêm
để giải quyết những chuyện rắc rối
vặt vãnh hay chuyện đơn thưa gởi
hộ cho đồng bào (Ảnh Dời)



Trong rừng băng nhạc đã sản xuất tại Saigon, những băng nhạc có tính cách chủ đề được coi là nghệ thuật cao nhất. Ta đã thấy những băng của Thái Thanh, Khánh Ly, Lê Thu, đôi bạn Lê Uyên Phương, băng Tình Ca, Hát Cho Quê Hương, Đạo Ca, Dân Ca v.v...

NHỊP ÁNH

LÊ VĂN KHOA phụ trách

«Chân dung một cô gái» của Nguyễn thị Lan

Chân dung, hay là hình người chụp gần là loại ảnh người ta thích chụp hơn hết và tương đối khó thành công nhất. Nó khó ở chỗ tìm góc cạnh lạ, dùng bố cục tinh kỳ, che bớt những khuyết điểm trên gương mặt hoặc thân hình mà người nào cũng có, tim và làm tôn nét đẹp của người mẫu, ánh sáng thích hợp với bối cảnh, và nhất là làm sao cho người mẫu sống thật. Bởi vậy trên phương diện nghệ thuật, không phải chụp được một hình người lấy thật gần và thật giống người mẫu là được liệt vào hàng chân dung.

Chân dung phải có thần, phải diễn tả được ý nghĩ hay tâm trạng, phải nói lên được nếp sống hằng ngày của người trong ảnh mới đáng khen là thành công.

Vì vậy, khi đọc tựa đề «chân dung một cô gái» hẳn chúng ta thấy quá mơ hồ. Đầu phải tất cả thiếu nữ đều có ý nghĩ giống nhau, có nếp sống sinh hoạt, vóc dáng giống nhau. Tuy nhiên, bức ảnh có bố cục khá vững. Cô gái chiếm góc mặt dưới trên nền là tấm sáo với những đường ngang đều nhau được hai đường thẳng một ở trước mặt dài, một ngắn ở phía sau người mẫu giữ được nét linh động nhịp nhàng. Có điều đáng phiền là những kẽ hở của tấm sáo bị lóe sáng chói lèn, làm cản trở và lấn lướt vai chính trong ảnh đi.

Về người mẫu, cũng có vài khuyết điểm. Mái tóc của người đẹp thành một mảng đen ngòm, không còn chi tiết gì cả. Con mắt trái bị che khuất cách tai hại chỉ chừa một lỗm đen. Thủ là cho mái tóc che khuất luôn hổ mắt đi cồn hơn. Vòng bầu của gö mà ăn liền với chóp mũi không được khéo. Nên cho người mẫu hơi quay mặt về trái hoặc quay hẳn qua mặt để

phiện trong các cuộc so tài cao thấp.

Ánh trẻ em lúc nào cũng hấp dẫn, đầu trẻ đẹp hay xấu, giàu hay nghèo. Nếu trẻ càng khốn khổ càng thấy đáng thương xót xa cho số phận của chúng hơn. Hôm nay chúng ta có «Ba anh em» mà theo lời ăn mặc, ta thấy ngay chúng không phải thuộc thành phần khá giả.

Tôi có ý tiếc là tuổi tác của ba đứa trẻ chỉ rõ chúng không phải là ba anh em ruột. Điểm đáng tiếc thứ hai là nền trời trắng không đóng góp gì hay cho bức ảnh cả, có nghĩa là bối cảnh tro tro không giúp cho ảnh có vẻ bi đát hơn, thiếu vẻ hòa hợp với chủ đề để gây sự xúc động mạnh cho người xem. Điều đáng tiếc thứ ba là dáng điệu sự diễn tả qua nét mặt của ba đứa trẻ không phù hợp nhau để chỉ rõ hoàn cảnh hiện tại của chúng. Trong một ảnh càng có nhiều người càng khó chụp hình vì người ta mỗi người theo đuổi ý tưởng riêng như trường hợp 3 đứa bé trong ảnh. Muốn tất cả cùng chung hòa trong một bầu không khí, cần tạo một trò chơi chung, cần kè một câu chuyện hấp dẫn, ngộ nghĩnh để tất cả cùng nghe, cùng theo dõi mới mong tạo được không khí hợp quần.



«Chân Dung Người Con Gái»
của Nguyễn thị Lan

tách rời sống mũi ra. Hình được chụp từ góc độ thấp và chụp gần nên làm cho cầm người đẹp hơi sưng ra và thô. Cái vẻ hơi sưng này một phần do ánh sáng dưới thấp và bên mặt hắt lên cầm và gö mà mặt.

Lần xuống ta thấy vai mặt của người đẹp không tôn thêm nét đẹp cho ảnh, ban đọc thử lấy tờ giấy trắng che phần dưới từ mi vai mặt trở xuống sẽ thấy dễ chịu hơn. Nếu muốn, có thể che bớt thêm một ít bên trái bức ảnh.

Ánh sáng ôm trên gương mặt hợp với màu sáu từ nếp một cao vút xám đen cho người xem có cảm tưởng tác giả muốn diễn tả cuộc đời khép nép trong nề nếp cố định hì ai diễn suốt cuộc đời của người con gái.

«Ba anh em» của Trần văn Tròn

Đây cũng là một bức ảnh có bố cục chặt chẽ, chứng tỏ tác giả không phải là tay mơ, tuy chưa xuất đầu



«Ba Anh Em» của Trần văn Tròn

Người ta thường ví con mắt là cửa sổ của linh hồn. Trong ảnh «ba anh em», cả ba cặp mắt đều tối om, ánh đèn linh đều tắt ngóm một cách đángtiếc. Hãy mở mắt ra. Hãy cho ánh sáng lùa vào. Hãy để con người chiếu người niềm kiêu hãnh, vẻ thơ ngây, nỗi tuyệt vọng hay gì gì khác cũng được chờ đợi để những hố sâu tăm tối vô hồn như vậy uồng lầm.

Chúng tôi hy vọng một vài nhận xét nhỏ này có thể giúp ích phần nào cho hai bạn ảnh Nguyễn thị Lan và Trần văn Tròn.

LÊ VĂN KHOA

TIN NHIỆP ÁNH.

Giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật toàn quốc 1971 do Tông Thống chủ xướng, sẽ khóa sổ nộp tác phẩm bộ môn nhiếp ảnh vào lúc 18 giờ ngày 15-1-1972. Thành phần ban chấm giải nhiếp ảnh gồm có chủ tịch: Lê v Khoa, thư ký: Lại Hữu Đức, hội viên: Ng Cao Đàm, Lê Anh Tài, Phạm văn Mùi và Ng ngọc Hạnh. Cuộc chấm thi sẽ diễn công khai tại Quốc gia Nhạc viện, đường Nguyễn Du, Saigon từ 9 giờ sáng ngày chủ nhật 23-1-72 cho đến hoàn tất.

ĐIỆN ẢNH

Mai Trang và «Yêu»

Vượt qua những bức đá cầu thang dài hun hút để lên đến tầng thứ 4 của một căn nhà lầu thật cao và vắng đường Nguyễn Văn Sâm, chúng tôi tìm gặp Mai Trang vào một buổi chiều Sài Gòn chuyền mưa.

Ngoài thoải mái trong chiếc ghế da bành, điều thuốc lá hึng hờ giữa hai đầu ngón tay, mái tóc xõa, Mai Trang thật lảng mạn, và quyến rũ. Cùng với Thanh Lan, Anh Ngọc Chu Tử, Mai Trang là một trong những tài tử chính trong cuốn phim «Yêu» đang được đạo diễn Đỗ Tiến Đức tiếp tục thực hiện tại Saigon,

Chẳng chút ngại ngùng

Nhà văn Đỗ Tiến Đức chắc hẳn đã thật hài lòng với khám phá mới lạ của mình. Nếu Thanh Lan có vẻ nhu mì trong vai Diễm thì Mai Trang với thân hình bốc lửa, với vẻ đẹp sắc sảo đậm đà của một trái cây đang độ chín mùi, quả thật rất thích hợp với vai vũ nữ

trong «Yêu» của nhà văn Chu Tử.

Mai Trang thủ vai trò cũng mang tên Trang, một vũ nữ thật đẹp và quyến rũ trong phim «Yêu».

Ngày xưa khi còn đi học, Trang là học trò của Đạt (Anh Ngọc) ngày tháng qua đi, Trang trở thành vũ nữ và tình cờ gặp lại thầy Đạt trong dịp đến thăm họa sĩ Tuấn. Sự quen biết lần này với thầy Đạt trở nên thận mật và đậm đà hơn.

Về sau, trải qua bao nhiêu biến chuyển, Đạt lập gia đình với Trang trong khi Diễm ngâm ngùi lên xe hoa với chàng SV y khoa Khải. Trang tưởng mình sẽ yên vui bên Đạt, sẽ giờ từ được cuộc đời vũ nữ trôi nổi và yêu phận làm vợ, nhưng Đạt thi vẫn còn thương nhớ người yêu xưa. Do đó sau khi Khải chết bất ngờ trong một tai nạn xe cộ, Đạt đã hướng trở về Diễm. Trang cay đắng, và lặng lẽ bỏ đi.

Mai Trang cho biết : «Yêu» là cuốn phim đầu tiên mà Trang nhận lời góp mặt diễn xuất. Theo

Mai Trang, vai trò vũ nữ Trang thật láo bạo và thật lả loi. Trang phải cố gắng lắm mới thể hiện cho tròn vai trò vũ nữ «trẻ không tha, già không chè» đó.

Trong phim «Yêu» Trang thử «quá» lắm ; lả loi, đánh đá dữ dội ghen tuông, và hầu như luôn luôn quyến rũ các nhân vật khác.

Trả lời một câu hỏi của nhà báo về cảm tưởng khi lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính, Mai Trang cười thật tươi chia sẻ : «Yêu» là cuốn phim đầu tiên trong đời của Trang đó. Tuy chưa bao giờ đóng phim cả nhưng Trang cảm thấy chẳng chút ngại ngùng lúng túng trước ống kính. Trang thật tinh và cố gắng làm theo lời của đạo diễn Đỗ Tiến Đức chỉ dẫn, để làm tròn vai trò. Theo Trang, sự bình tĩnh đó phần nhiều là nhờ ở sự quen biết trước giữa Trang và đạo diễn, với các tài tử khác cũng như với ê-kíp thu hình. Mọi người đều đã gặp nhau một vài lần nên cũng đỡ phần nào ngượng nghịu lúng túng.

Nhân vật «Yêu» là lợi nhất

Vì thủ diễn vai trò một vũ nữ đẹp và quyến rũ nên Mai Trang cũng phải đóng một vài cảnh trót át hắp dẫn lâm. Mai Trang tiết lộ trong phim «Yêu» Mai Trang «mì» Đạt, và lộn với Đạt đến «bật» cả khuy áo và mặc áo tắm hai mảnh để tắm biển ở Vũng Tàu.

Kỷ niệm khi «Yêu»

Vì là cuốn phim đầu tay nên Mai Trang cố gắng muốn làm tròn vai trò của mình. Trang cho biết nhiều hôm đi muộn, Trang phóng xe thật lùi để sân quay, suýt gãy tai nạn nhiều lần nhưng may mắn không có sao cả.

Một điều thích thú khác đối với Trang là ngày khởi quay «Yêu» hồi đầu tháng 12 vừa rồi cũng là ngày sinh nhật thứ 25 của Mai Trang đấy !



Mai Trang (anh Dời)



Anh Ngọc và Mai Trang trong «Yêu»

(anh L.V. Marcel)

Sở thích : lái xe và đi bơi

Nhiều nhà báo hỏi là trong trường lai sau phim «Yêu» này, Mai Trang có còn muốn tiếp tục đóng phim nữa không. Mai Trang suy nghĩ rồi cho biết : «Cũng chưa biết nữa, có lẽ sau «Yêu», Mai Trang sẽ nghỉ một thời gian. Theo ý Trang, chấp nhận làm diễn viên, làm tài tử là chấp nhận cho người khác nói về mình, Mai Trang sợ điều đó làm ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong trường lai, nếu có đóng phim, Mai Trang

sẽ không chọn vai trò nào «dù dằn» quá, vai nào Trang cũng có thể đảm nhận nhưng đừng «ghê» quá, sợ lâu ngày thành «dù dằn» thật thì nguy quá đỗi.

Ngoài thi giờ hiện nay dùng để đóng phim «Yêu», Mai Trang thích đi bơi. Trước kia Trang hay bơi ở hồ tắm Ngọc Thúy, bây giờ thì đến tắm tại nhà một vài bạn thân. Trang cũng thích lái xe phóng thật nhanh nữa !

Một cuộc sống bình dị

Mai Trang cũng cho biết là đã lập gia đình từ năm 1967 và được 3 bé trai. Mọi thi giờ còn lại trong ngày, Mai Trang dồn dề lo lắng cho con và chờ đứa lớn nhất đến trường học...

Theo Mai Trang, muốn yêu nhau thì hai người phải chịu ảnh hưởng của nhau. Người chồng phải có dàn ông tính, rồng lượng và biết tha thứ, ngược lại người đàn bà phải kính người chồng của mình, Trang ước mong một cuộc sống bình dị.

VÂN NGUYỄN



*Đạo diễn Hoàng Thị Thơ sửa kinh cho Phát Giàu, phía sau là
Thanh Nga và Văn Hùng*

Hoàng Thị Thơ và «Người cô đơn»

Trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua, hàng phim «Trung Dương» của Lưu bach Đàn đã khởi quay cuốn phim «Người cô đơn» tại Saigon do nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ làm đạo diễn.

Đây là một phim tình cảm, được lồng vào những màn ca vũ nhạc kịch. Do đó, ngoài những tài tử quen biết của màn bạc VN như Văn Hùng, Thanh Nga, Thảo Sương Phát Giàu, Tùy Hoa còn có sự góp mặt của ca sĩ Ngọc Hiếu, vũ đoàn Maxim's, vũ đoàn Phi Nhật Tân, vũ đoàn Nhật Bản, ban kịch động nhạc CBC và chú lùn Tònau v.v.

Nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ là đạo diễn chính của cuốn phim, ông đã soạn 18 nhạc khúc đặc biệt cho «Người cô đơn», và các vũ sư Lưu Hồng, Rudy, Teddy hướng dẫn phần ca vũ cho cuốn phim.

«Người cô đơn» trong phim là Việt (Vân Hùng), một nhạc sĩ tài ba nhiệt thành sống vì nghệ thuật. Đời nhạc sĩ lại lắm gian truân. Việt dù có tài nhưng đời khi cùng gặp lầm muộn phiền sau lưng sún khâu. Việt có người

yêu là Hương (Thanh Nga), nhưng vẫn mang tâm trạng cô đơn vì mọi người chung quanh không ai hiểu được lòng chàng.

Cho đến một ngày kia, chàng thanh niên cô đơn nhận ra rằng, sáng tác nghệ thuật chưa đủ, người nghệ sĩ còn có nhiệm vụ ra chiến trường, mang tiếng hát của mình để nung lòng quân sĩ chống giặc.

Khúc hát lời ca của «Người cô đơn» vang dội chiến trường, đã khuyến khích binh sĩ hăng say thắng giặc. Tuy nhiên, «Người cô đơn» cũng đã ngã gục bởi đạn thù và chàng chết đi với niềm ước mong: «cô chết đi, xin được chôn ở quê hương».

Nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ có vẻ rất bằng lòng với khúc hát «Những người không biết quay lui» soạn riêng cho phim «Người cô đơn».

«Người cô đơn» đã thâu xong phần ngoại cảnh tại Saigon và Vũng Tau. Tuần qua «Người cô đơn» lên Đà Lạt và sau đó đi Nha Trang, Huế để thực hiện nốt phần hình ảnh. Đạo diễn Hoàng Thị Thơ hy vọng «Người cô đơn» sẽ kịp ra mắt khán giả trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Chuẩn bị cuộc chiến Đông Nam Á

Miền Điện. Tức là Thái Lan chuẩn bị chiến tranh quy mô. Trong khi đó theo một nguồn tin thông thạo cho biết, Thái đã vừa tung 2 tiểu đoàn vào Lào để ứng phó với tình hình mới.

Nếu Bắc Việt cứ thừa thắng xông lèn tiến về phía Tây Lào, thì nhất định quân Thái sẽ phải nhảy vào can thiệp. Một khi Thái Lan đã nhảy vào vòng chiến thì chắc chắn Bắc Việt sẽ phải tiếp trợ cho du kích Thái đánh mạnh tại Bắc Thái. Như vậy là chiến tranh sẽ vượt ra ngoài lãnh thổ Đông Dương và tiến về mặt Tây.

Liệu Trung Cộng có dám trực tiếp đem quân vào chiến trường Đông Nam Á hay không? Theo kinh nghiệm của chiến tranh Việt Nam, và mới nhất là chiến tranh Án Hồi, Trung Cộng chưa hề mạo hiểm để tham chiến được, bởi đó một mình Bắc Việt gánh chịu lấy cuộc chiến này.

Bởi thế rất có thể Bắc Việt chỉ đánh cầm chừng không dám tiêu diệt chính quyền Vạn Tượng cũng như chính quyền Nam Vang, mà cốt nỗi liền được một giải đất chạy từ Bắc Việt qua Lào xuống Miền mà thôi. Khi đã làm chủ tình thế được ở những vùng đất này, Bắc Việt sẽ mau lẹ yêu cầu Bắc Kinh vận động với Mỹ để mở một hội nghị để giải quyết toàn bộ vấn đề Đông Dương.

Nếu được như vậy tức là Bắc Việt đã thắng lớn tại Đông Dương rồi, tuy mục tiêu từ lâu của họ là chiếm Nam Việt không thành. Nhưng thực ra vẫn đề không tùy thuộc nơi Bắc Việt, cũng không tùy thuộc nơi Tàu, mà còn tùy thuộc rất nhiều nơi Mỹ.

Hiện nay tuy Mỹ không còn chủ trương đưa quân đội của họ trực tiếp tham chiến tại các nước ngoài nữa. Nhưng qua chính sách Việt Hóa, Mỹ thấy rằng: nếu các nước ngoài được Mỹ hỗ trợ về kỹ thuật và kinh tế thì có thể đương cự nổi với Cộng Sản.

Bởi thế việc để cho Bắc Việt tấn công Miền Lào hiện nay có thể là chiếc bẫy lớn của Mỹ đối với Bắc Việt. Một khi Bắc Việt phải đưa quân vào mở nhiều mặt trận lớn tại Đông Nam Á, thì tại nội địa Miền Bắc sẽ bỏ trống, và làn mồi cho máy bay Mỹ hoặc là việc đồ bộ của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Nếu không như vậy thì Bắc Việt cũng sẽ bị kiệt quệ vì cuộc phiêu lưu quân sự lớn này.

Qua việc Thái Lan chuẩn bị nghênh đón chiến tranh, điều đó chứng tỏ rằng Mỹ đã kỹ lưỡng dự trù đón Bắc Việt trong trận giặc mới này rồi. Giờ đây Bắc Việt cần phải suy nghĩ kỹ lại là vừa. Chiếc banh Đông Dương vẫn có nhân độc.



NGUYỄN TIỀN

Phong trào nghe băng nhạc

Gần như dĩa nhạc tại Việt Nam đang đi dần vào quên lãng. Người ta chỉ thấy quảng cáo trên báo đầy dây các băng nhạc chứ không thấy một quảng cáo nào về dĩa nhạc. Nay giờ chơi máy ghi âm là một phong trào của người dân thành phố trung lưu thay vì máy quay dĩa. Lý do cũng dễ hiểu, máy ghi âm cung cấp cho người chơi nhiều tiện ích hơn. Người ta nghe một băng nhạc nào đó chán chê rồi có thể xóa đi, thay lại những cái khác vào đó nghe tiếp mà không cần vất vả, trong khi dĩa nhựa chỉ nghe được một ít lâu rồi phải bỏ vì dĩa cũ nát rỉ sét.

Có bao nhiêu máy ghi âm tại Việt Nam?

Chắc ai có thể kiểm kê để biết rằng tại Việt Nam hiện nay có bao nhiêu người có máy ghi âm. Bởi lẽ hầu hết các máy ghi âm hiện có tại Việt Nam không được nhập cảng một cách chính thức. Chúng đã được người Việt Nam mua qua trung gian của lính Mỹ từ các cửa hàng PX. Máy nhập cảng chính thức phải chịu đủ mọi thứ thuế nhập nội nên đất chẳng ai dại gì đi mua tại tiệm, trong

khi với số tiền ít hơn, họ có thể mua được máy tối tân hơn.

Khi lính Mỹ còn ở Việt Nam nhiều và chưa bắt đầu rút đi, lính Mỹ được chính phủ nước họ cung cấp đủ thứ tiện nghi kể cả các phương tiện giải trí và các loại xí phẩm với giá rẻ không có thuế. Những chàng GI này mua để xài thì ít mà mua để bán lại kiếm lời thì nhiều, trong số đó có máy ghi âm đủ loại, dù có mang nhãn hiệu Nhật Bản là nước cung cấp một phần lớn hàng hóa không phải chiến cụ cho lính Mỹ tại Việt Nam.

Không riêng gì tại Đô Thành, tại khắp các tỉnh, đi đâu người ta cũng nghe vang ra từ nhiều nhà tiềng ca réo rắt, tiếng nhạc trầm bổng phát ra từ hệ thống máy ghi âm. Dù không biết đích xác được con số nhưng có thể nói mà không sợ nhầm lẫn rằng số máy ghi âm có trên đất Việt Nam ở con số hàng chục ngàn.

Từ mấy năm qua, mục quảng cáo của nhiều nhật báo, đặc biệt nhật báo Chính Luận, đã đăng thường xuyên lời rao bán đủ các loại máy ghi âm đủ cổ, loa khuếch âm đủ kiểu, ampli đủ loại mà hầu

hết là của Nhật Bản chế tạo. Như vậy, nhờ sự có mặt của các chú GI dân Việt mới có dịp được mua nhiều thứ xa xỉ phẩm với giá rẻ hơn giá chính thức, nếu không ông nhà nước bấm cho mấy trăm phần trăm thuế thì còn lâu phong trào nghe băng nhạc cũng như ngành sản xuất băng nhạc tại xứ này phát triển ồ ạt và vô trật tự như hiện nay.

Những ai nghe băng nhạc?

Thành phần có nhiều thì giờ rỗi rãnh và thích nghe nhạc không giới nào băng những người trẻ tuổi. Tuy nhiên số đông trong những người này lại không phải là những người kiếm ra tiền, nhất là tiền để sắm một dàn âm thanh để nghe một mình ở nhà cho thoai mái. Họ đã phải đi nghe nhạc với «giá rẻ» tại các quán nước. Bỏ ra vài chục bạc gọi một ly cà phê, họ có thể ngồi mòn cà phê và nghe hết buổi tối mấy chục bản nhạc trong lúc đó tha hồ đấu hót vung vít với bạn bè. Đặc biệt là những chàng lính biên khu, mỗi dịp được trở về thành phố, chẳng mấy chàng bỏ lỡ cơ hội đến một quán cafe nào

để ngồi nghe nhạc cho đỡ lỗ tai. Các tay chủ quán café cũng là tay sành tàm lý khách hàng. Họ mua những băng nhạc hay và có một hệ thống âm thanh tốt nên dù café họ có tính đất, khách hàng khi ra về cũng thơ thẩn hân hoan.

Những người trẻ ở thành phố có thể chọn những quán café nào mình thích mà đến và cũng có thể yêu cầu chủ quán cho nghe những bản nhạc mìnhưa chuộng. Những người trẻ tại quân trường cũng được các người bán câu lạc bộ cho nghe nhạc trong lúc ăn uống nhưng nhiều khi thật khó nuốt. Các vị chủ quán này có thể đã nghĩ rằng nhạc Trịnh Công Sơn với giọng hát rã rời của Khánh Ly hầu như được tất cả giới trẻ hâm mộ nên bắt cứ giờ nào câu lạc bộ mở cửa, họ đều cho chạy đồng loạt các cuốn băng nhạc do Khánh Ly hát. Quán bên đây Khánh Ly hát bài Gia Tài Của Mẹ thì quán kế bên Khánh Ly đang hát bài Tình Ca của Người Mất Trí. Sau một buổi đi bão bờ kè bờ cảng tập bắn súng, buổi tối về trại xã hội ít phút, miếng cơm chưa kịp lùa vào miệng thì Khánh Ly gần cổ lên ca rằng «Tôi có người yêu chết trận Plei Me, chết trận Đồng Xoài, chết ngoài ruộng đồng mình cháy như than...» thì thật là cảm cảnh.

Nói một cách tổng quát, các cậu choai choai thích nghe loại băng nhạc ngoại quốc giật gân, vừa nghe vừa lắc lư cái đầu theo điệu là hèn cuồng loạn của nhạc bản. Lớn tuổi hơn một tí sinh viên thanh niên hay lính trẻ thích những cái tương đối êm dịu hơn. Họ có vẻ thích nhạc Việt với đôi lỗ tai đã bắt đầu khô涸. Những người đứng tuổi vừa thích nghe nhạc cổ điển tây phương, vừa thích nghe những bản nhạc dịu nhẹ và tha thiết của âm nhạc Việt.

Một nhà sản xuất băng nhạc thuộc vào loại nhiều nhất ở đây cho chúng tôi biết rằng, người nghe nhạc Việt Nam thuộc vào hàng rất khó tính, chiêu được họ để bán được một cuốn băng cũng rất khó khăn. Khi định mua một cuốn băng họ đòi nghe thử, phê bình nào là ca sĩ hát nhỏ, tiếng đàn sao lớn quá vậy v.v., trong khi có nhiều

khách hàng tỏ ra mình là tay sành sỏi âm nhạc đã yêu cầu nhà sản xuất nên làm thế này hay nên làm khác để băng nhạc có thể hay hơn.

Một nhà sản xuất băng nhạc khác cho chúng tôi biết, mỗi một băng nhạc được bán ra, họ gửi kèm theo trong đó một phiếu ý kiến cẩn cứ vào đó nhà sản xuất sẽ cải tiến băng nhạc của mình phục vụ khách hàng hữu hiệu hơn. Ông kề rằng những phiếu ý kiến do khách hàng gửi cho ông thường làm nhà sản xuất điên đầu, vì hầu hết các ý kiến đều trái ngược nhau một cách kỳ dị, có thể coi là một cuộc cãi lộn om sòm trên giấy tờ.



Băng nhạc nào hay?

Điều này thật khó quyết đoán nếu căn cứ trên sở thích của người nghe. Có người thích nhạc Trịnh Công Sơn với tiếng hát Khánh Ly, có người thích giọng hát ngọt ngào quyến rũ của Thái Thanh, có người thích loại nhạc «thời trang». Tuy nhiên căn cứ trên các băng nhạc đang được bán trên thị trường với số ấn bản đã được nhiều người tiêu thụ mà các nhà sản xuất cho chúng tôi biết các băng nhạc do Thái Thanh, Khánh Ly, Lê Thu, đội song ca Lê uyên Phượng, một số băng nhạc Shotgun là những băng nhạc bán chạy nhất. Một khác, căn cứ trên tiêu chuẩn nghệ thuật để quyết định băng nhạc nào hay nhất dựa trên nghệ thuật trình diễn và kỹ thuật hòa âm, chúng tôi không đủ tư cách để viết một cách chủ quan trong một bài ký sự ngắn.

Điều đáng nói là các nhà sản xuất băng nhạc có những cố gắng liên tục, sản xuất các băng nhạc

có tiêu chuẩn nghệ thuật cao để khỏi bị đào thải và cũng để khôi phục nghiệp. Muốn lôi cuốn khách hàng, họ tự buộc phải tung ra thị trường sản phẩm mỗi ngày được hoàn hảo hơn. Từ những ngày này trở đi, người mua băng nhạc, tùy theo cảm quan nghệ thuật của mình, có thể yên tâm được phần nào về kỹ thuật cũng như nghệ thuật cần thiết tối thiểu mà mình muốn nghe.

Máy nào ngon?

Mua một cuốn băng nhạc và nghe thì bắt buộc là phải có máy, nhưng máy nào nghe đã tai nhất. Trong số các loại máy ghi âm phổ thông lưu hành trong nước, người ta thấy các loại máy Nhật Bản chiếm hầu hết. Chỉ có một số ít người có các loại máy ghi âm xuất xứ từ các quốc gia Âu Mỹ nhờ ở một vài cơ hội đặc biệt, do đó các loại máy này thường là đắt hơn các loại máy của Nhật dù rằng phần chất chẳng khác nhau bao nhiêu.

Người ta loại máy có âm thanh ngọt ấm thì xài máy Sony. Người thích loại máy phát ra âm thanh có vẻ «khô mạnh» thì xài Akai. Theo một số người thành thạo về các loại máy ghi âm của Nhật cho biết máy Sony tối tân về các bộ phận điện tử nhưng lại yếu về các bộ phận cơ khí (Mécanique), ngược lại, máy Akai yếu hơn Sony về điện tử nhưng lại tốt hơn về cơ khí. Loại máy Teac có vẻ tốt hơn hai loại trên nhưng lại đắt tiền hơn, có người cho rằng máy National tốt về đường âm thanh hơn các loại máy trên tuy nó không được giới tiêu thụ ưa thích. Người ta bảo rằng máy National có thể phát âm trung thực các âm thanh thật cao mà không bị baffle trong khi những loại máy khác lén không tới. Nhưng một kỹ sư điện tử cho biết điều này không đúng và thật ra các hiệu máy như Sony, Akai Teac, National của Nhật, Ampex của Mỹ, Rovox, Philips của Hòa Lan, Telefunken, Uher của Đức v.v... đều tốt ngang nhau ở cùng một giá tiền. Vấn đề quan trọng là kiểu máy (Model). Nói khác đi là tiền nào của máy.

NGUYỄN TIỀN



KIẾP CÔ ĐƠN

Sinh ra đời, kiếp sống thực là nhiều khê, phiền tạp. Kẻ quyền trùm xã hội mà phút chốc quay ra chết nhục, xác vùi ba tấc đất không hơn một con chó, hoặc kéo dài đời sống cầu bơ cầu bất đẽ đời phi nhỏ bù vào lúc quyền khuynh thiên hạ coi người chưa đáng nứa con mắt. Trong khi một kẻ từ cổ vô thân, cuộc đời khai khôn tự phải lo lấy thân từ miếng cơm manh áo hàng ngày, đến cỗ ván, tiền mua chay khi hai tay buông xuôi trả lại vũ trụ hơi thở cuối cùng, thoát ly mọi ràng buộc của xã hội, thì lại có đám tang tinh nghĩa thật sâu đậm.

Hãy để cho những người đang vung vinh xe hơi nhà lầu, vợ no con kia miên man với đam mê của họ, để suy ngẫm về một kiếp cô đơn... Nhưng nếu thực «chết là thề phách còn là tình anh» và linh hồn còn thực sống chí kỳ 49 ngày rồi mới toan biến vào vũ trụ vô biên thì còn người cô đơn mô tả sau đây quả được «ngậm cười nơi chín suối».

Buổi sáng ngày 3-2-1971 trời lạnh thấu xương, gió bắc thổi mạnh và tuyết vẫn rơi. Chính mục sư khi ra đi để theo xe tang ra mộ cũng tưởng giỗi lắm có dám bầy người đưa đám nên nghỉ lẽ sẽ hết sức đơn giản và mau chóng. Bốn mươi tám tiếng đồng hồ trước đó 1 hùng chuyên thầu đám tang đã điện thoại cho linh mục biết về trường hợp của kẻ qua đời không gia đình quyền thuộc, không bạn bè, và xin mục sư giúp đỡ cho đám tang. Mục sư này thường vẫn chẳng bao giờ từ chối những trường hợp như vậy

nghĩa là kẻ chết lúc còn sống chẳng hề một lần tái dự lễ tại nhà thờ. Hằng đòn tang cũng chỉ biết so về con người đó để cho linh mục biết nên chính linh mục cũng đang phân vân không biết nói gì khi làm phép xác cho linh hồn ấy.

Tất cả về kẻ chết đó thì mục sư chỉ biết là ông già bán hàng rong vì đã một lần ông thấy vợ ông mua một số khăn rửa bát của ông già ấy mang bán. Mục sư cũng nhớ mang mảng ông già nhỏ thó đó, tóc gần bạc hết nhưng lúc nào cũng phải chuốt gọn gàng, lúc nào cũng lễ phép nhã nhặn, luôn luôn kín đáo.. Thực ra ông ta bán những vật dụng không cần lắm nhưng chẳng mấy người từ khước mua cho ông thử này hoặc thử khác. Như vậy còn có ai phải chịu bỏ công việc để đi đưa đám?

Ông già Herbert Wirth (Hèbi) sống cô độc trong xã hội và cũng chẳng hề bao giờ có tưởng tượng trong cậy vào bất cứ ai. Ông ta nhỏ thó, đã 73 tuổi và chỉ cân nặng lối 45 kí. Không còn bà con quyền thuộc, không bạn bè, ông ta sống một mình trong một căn nhà gỗ ở phía Bắc thành phố Indianapolis. Căn nhà duyên dáng, tuy bằng cây sơn trắng, là gia tài do mẹ ông để lại khi chết đã 14 năm trước đây.

Chẳng ai biết rõ tông tích của ông và chỉ biết gọi cái tên tắt của ông là Hèbi, Suốt 27 năm nay, cù

mỗi tuần 6 ngày ta thấy áy ông ta đi từ phố này sang phố khác với 2 bao dày những khăn lau bát, giấy già, sơ mi trắng, khăn tay xanh đỏ cho trẻ con. Thường là hàng đồng giá 25 xu một cái ngoại trừ những bao tay do một cô bé hàng xóm đan tay rất đẹp mà ông bán hộ cô ta không lấy một xu lời thì giá 50 xu.

Ông ta thường nói : «những bao tay đẹp như thế này tôi không sao mua được ở các hãng. Và đây là tôi giúp khách hàng đúng theo giá vốn».

Cứ mỗi buổi sáng ông ta ra đi vào lúc 8 giờ rưỡi sáng và đi suốt 1 mạch 8,9 tiếng đồng hồ.Tự ông ta chẳng cho là một người bán hàng rong mà là một nhà thương mại chân công.

Với các khách quen ông ta thường nói : « Nghề buôn của tôi phải biết nhiều tâm lý. Trước hết tôi chỉ bán những hàng tốt và sau nữa tôi phải có lộ trình nghiên cứu kỹ để mỗi năm chỉ qua nhà khách hàng ba lần và như vậy là tránh hết sức không làm phiền khách hàng. Vả lại tôi hết sức lễ độ, khách hàng mua hoặc không tôi cũng đều cảm ơn cốt làm sao cho họ luôn có cảm tưởng là tôi đáng mến».

Khi ông ta cất tiếng rao thông thường như : «Bao tay dày ; khăn vuông đỏ cho trẻ con dày ! thực ra ông ta cũng mong được chênh chàng nói năm ba câu chuyện có vẻ như để tầm hồn đỡ hiu quạnh. Ông ấy kè kè về mẹ ông mà ông hăng say quyến luyến. Về mùa đẹp trời, mỗi chủ nhật ông đều mua 1 bó hoa và ra thăm mộ tại nghĩa trang Đồi Vương Miện. Ông ta đã mua hai mộ phần sát nhau, một dã chôn mẹ và 1 dã dành cho chính ông kè cả tấm bia khắc sẵn tên họ, ngày sanh và chỉ còn chờ khắc thêm ngày chết. Ba năm về trước tức tháng 3-1968 ông ta đã mua sẵn cỗ quan tài màu sám và trả trước tiền nhà dòng.

Các khách hàng quen cũng được nghe ông ta phàn nán luyến tiếc không lấy vợ từ thời thanh xuân và ông thường nói : «Bà hiều rằng khi người ta chẳng có vợ con gì. Thực mới cảm thấy nỗi cô đơn. Tôi chẳng có ai ở trên đời này nữa !» Nhưng đó chỉ là một nhận định chứ không hề có mục đích kêu gọi lòng từ tâm của bất cứ ai.

Còn bà nội trợ nào đó, hơi bực mình vì còn đang dở bận nhiều công việc chưa xong nhưng được nghe như vậy cũng mũi lòng nên đã phản kháng :

—Đâu có, cụ Hèbi, cụ biết là cụ có nhiều bạn mà !

—Quá thật nghề nghiệp của tôi buộc có gặp gỡ nhiều người !

Sau đó cụ lại sách 2 bao hàng và vội vã bước qua nhà khác, người mảnh khảnh và lưng đã hơi khóm nhưng chẳng có gì thay đổi trong giáng điệu dù trời nắng và mồ hôi, dù trời lạnh đến mức làm mặt cụ xung hu và nước mũi chảy ròng.

Cũng có điều đáng buồn mà đâu phải vì ông cụ muốn, cục chẳng đã cũng đòi khi ông làm phiền ông này bà nọ, nên cũng đòi khi có bà nào

đó quá bận nên nhất định không chịu mở cửa khi nhìn qua cửa sổ thấy ông cụ đi qua. Nhưng thường sau đó lại hối hận và lần sau mua gấp đôi gấp ba để đèn bù lại.

Mọi người đều tán tụng đức tính tự trọng, đàng hoàng, độc lập của ông cụ. Ông cụ phải vất vả mới có cái sống nhưng nhứt định không chịu xin xỏ ai cái gì ngoại trừ một đôi khi xin ly nước lạnh vào những buổi nóng bức. Hơn nữa trong khu xóm cụ ở thì nhứt định cụ không chịu bán cho ai bất cứ thứ hàng gì. Cũng có bà dì hỏi mua thứ hàng khác nhưng ông cụ giữ vững nguyên tắc và thường giải thích thái độ đó rằng. «Tôi là hàng xóm của bà, và tôi mong được giữ nguyên tình trạng đó, chứ không muốn là anh lái buôn phải gõ cửa nhà bà để bán hàng !»

Ông cụ cũng có một vài khách hàng khá đặc biệt như làm thuê nhật là khô, hoặc hốt tuyết trước thềm nhà, công việc đó tuy mệt nhọc hơn nhưng cụ đều tận tâm làm và mỗi khi đó cụ thường hân diện nói : «Có lẽ tôi hơi chậm chạp nhưng công việc tôi làm rất chu đáo».

Mỗi buổi chiều, trước khi về nhà, cụ thường ngừng ở trạm xăng gần nhà, dốc túi bạc nhỏ ra để đổi lấy bạc lớn, nói năm ba câu chuyện và thường lợi dụng thời gian đó để hướng một que kem và ni thiệp bự và cụ cũng thường nói : «Tôi chẳng uống rượu không hút thuốc nhưng có tật là nghiện kem và ni».

Khi về tới nhà cụ mới làm cơm tối thường là cá hộp, rau cũng đóng hộp với bánh mì quết thật nhiều kem đậu phộng. Ăn xong xong suối cụ vừa rửa bát đĩa thật kỹ lưỡng và giặt quần áo, đánh giày vừa nghe nhạc cổ điển qua đài phát thanh.

Mỗi sáng thứ bảy thi cụ phải đi bộ thêm 2 cây số để tới một tiệm bách hóa lớn mua loại bánh mà cụ thích cùng với tất cả nhu dụng cho cả tuần lễ. Cụ thường căn giờ để đến tiệm vài phút trước khi bánh đem bày lên quầy và mang hết về nhà rồi mới lại ra đi bán hàng như mọi ngày khác.

Ngày 30 tháng giêng mới đây cũng là một ngày thứ bảy. Cụ Hèbi đã đi hốt tuyết của nhà máy khách quen và tới tiệm bách hóa đúng giờ như mọi khi. Cụ đang đứng chờ lấy bánh như thường lệ thì bỗng nhiên cụ ngã khụy chẳng thốt ra một lời. Người ta mời bác sĩ tới coi cho cụ thi cụ đã tắt thở.

Vài người hàng xóm biết tin ngay hôm đó và lấy làm thùng thở. Cụ Hèbi thỉnh thoảng có than phiền với họ là cụ bị nhức đầu nhưng chỉ có như vậy chứ chẳng ai thấy cụ bị bệnh bao giờ cho nên chẳng ai ngờ từ bữa đó con người nhỏ thó, mỗi năm gù thêm một chút ấy đã vĩnh biệt khu xóm,

Hai hôm sau thi giờ giấc chôn cất ông cụ được loan trên nhứt báo. Nhiều khách hàng cũ của cụ thắc mắc phải chăng đó chính là ông Hèbi quen

họ ? Vợ một luật sư điện thoại đến hằng nhà đòn hỏi thăm lề lối chôn cất một kẻ vô gia đình không bạn hữu. Hèbi trả lời : «chúng tôi mời một luật sư, vài ba nhân viên của hằng chúng tôi đưa linh cữu tới nghĩa trang và dự lễ chôn cất. Chúng tôi có bồn phận làm hết sức mình cho đám tang cũng coi được ».

Bà trạng sư ngẫm nghĩ : «Buồn thảm thật, Hèbi sẽ tới nơi an nghỉ sau cùng mà chẳng có ai là bạn bè quen biết. Vậy sẽ có ta !» và cũng gần cùng một tư tưởng ấy ám ảnh nhiều người khác.

Các người hàng xóm của cụ cũng cảm động bàn tán không ít về cụ.

Có người nói : «Hôm qua tôi còn nghĩ đến ông cụ và đang dự tính mua mấy cái khăn lau của ông cụ». Bà hàng xóm lại thêm : «Và ông cụ chẳng có gia đình chi cả, hay mai bà với tôi cùng đi đưa đám ông cụ cho đến nghĩa trang ?»

Một ngày trước đám tang, một ký giả của nhứt báo Ngôi Sao Indianapolis là người đã có dịp phỏng vấn ông cụ, cũng viết mấy giòng báo tưởng nhớ hương hồn kẽ xấu số và cũng nhắc đến cái thắc mắc lo âu của ông cụ là sẽ chẳng có ai mất công đi đưa đám khi cụ chết. Và cũng vì vậy mà hầu hết khách hàng quen của cụ đều hay tin.

Đêm đó già trẻ trong xóm đều nghĩ tới cụ, cảm khích về số phận của con người; có đơn ấy, mà cũng nhiều người như cụ đều có cảm tưởng, nên mỗi người đều lo lắng về quang cảnh chẳng có ai vĩnh biệt lần chót nên quả quyết bỏ mọi việc để hôm sau đi đưa đám dù chỉ có một mình mình.

Một ông chủ hằng xe hơi giàu có, còn nhớ mới đây cụ Hèbi bị cõi giúp ông ta hốt tuyết mới lấy được xe ra nếu không đã chịu chết vì ông đau tim nên thầy thuốc đã cấm làm những việc quá nặng nên đã nói với vợ : Mai tôi sẽ đi đưa đám ông cụ ! Bà vợ cũng nồng nặc đòi cùng đi.

Một số người nghĩ rằng đi đưa đám tang này cũng phần nào làm bồn phận với chính mình, nhưng điều này chẳng ai dám nói ra. Cho nên nhiều

CƯỜI ĐỔI BUỒN

Lý do

Hai người bạn thân gặp nhau giữa đường.
— Trời ơi, ai làm gì cậu mà hai mắt bầm tím cả thế kia ?

— Có gì đâu, mắt bên phải là do con mèo tôi nó đánh vì nó biết tôi có mèo. Còn mắt bên trái là do con mèo tôi nó đánh vì biết tôi đã có vợ.

Nói có sách

Thầy giáo hỏi học trò :
— Tại sao anh không vẽ bản đồ châu Mỹ như tôi đã dặn ?

— Dạ thưa thầy, học trò trả lời, bởi vì con đọc thấy ở cuối cuốn sách, người ta có in mấy hàng chữ «cấm trich, dịch và in lại nếu không được phép của tác giả».

Ông chồng ra đi làm từ sáng sớm phải ngạc nhiên thấy vợ mình cũng có mặt tại nghĩa trang, có cả các sinh viên, học sinh bỏ học đến dự và bắt ngờ cũng gặp cha mẹ tại đó.

Mới 9 giờ sáng, tức 1 giờ trước giờ ăn định thi thi đỗ mặt già cõi, trẻ cõi, sang cõi, nghèo cõi, đèn cõi, trắng cõi, bà choàng lông, bà áo khoác cũ kỹ, binh phục cõi, đồ lớn cõi, thật cả là 1 đám đông băng qua đồi Vương Miện. Người ta thấy cả những ông già phải chống gậy, cũng có các bác tài xế taxi đậu xe ngoài nghĩa trang, cũng có các bà béo con theo vừa đi vừa che cho con đỡ con gió lạnh.

Vị mục sư phải ngừng xe cách đó đến 200 thước vì xe hết chỗ đậu và lối công chính quá đông nghẹt ông phải đi vòng bằng cửa phụ. Các nhân viên nghĩa trang phải ra công diều hành các ngả đi vi đường đi lối lại trong nghĩa trang quá hẹp mà người thi quá đông — Chính mục sư cũng thắc mắc có nhờ xem đám tang nhàn vật quan hệ nào mà đông người đưa đến như vậy và khi gần tới mộ mới lấy làm sững sờ đó chính là đám tang ông cụ Hèbi.

Chính các nhà đương chức cũng không ngờ như vậy. Về sau riêng ông giám đốc nhà đòn đã kể lại rằng «phải huy động hết nhân viên của hằng mà cũng không sao gây lại nổi trật tự, có đến 600 xe ôtô không kể số xe phải đậu tận xa hoặc những xe phải lộn về vì quá đông. Thực chẳng ai ngờ».

Ông Robert Braun giám đốc các «cơ sở lịch sử» tiểu bang Indiana cũng nhớ tới con người nhỏ thó với 2 bọc hàng ấy nên cũng quyết định đi dự đám tang. Ông ta cũng ngạc nhiên về số hàng ngàn người đi đưa đám nên ông nhớ tới cái chuông cổ mới được treo lại trên gác chuông 4 tầng của nghĩa trang (được coi là một số cơ sở lịch sử). Ông ta vào gác chuông, kéo nhịp nhàng, tiếng đồng im bặt đã 40 năm nay lại lanh lảnh rền vang có thể nghe thấy từ xa 3 cây số. Ông kéo từng tiếng âm u liên tiếp trong nửa giờ đến nỗi tay ông phồng lên. Tuyết vẫn rơi và đến 10 giờ ruồi vì mục sư quá xúc động về số người đông đảo ấy ông đã đề hết tâm hồn đọc một điếu văn với câu kết luận : «chẳng bao giờ Hèbi đám mồ trường đến ngàn này bạn hữu đưa ông đến nơi an nghỉ sau cùng này. Trong nhân loại té lạnh thờ o này thì đây là một quang cảnh chắc phải làm vui lòng Chúa».

Chôn cất xong, đám người đó còn chùng trinh như lưu luyến gắn bó với tinh bần hữu mới phát sinh ở ngay đám này giữa những người một giờ trước chưa hề quen nhau. Người thi cảm thấy vui mừng hết mức, người thi thỏa mãn sâu xa, mọi người đều có cảm giác đã hành động đúng và chẳng ai muốn hối hả trở về với công việc thường ngày.

Sau cũng có người nói ra rằng : Bữa đó đám tang cụ Hèbi đã dấy lên trong lòng tôi một tâm trạng khá đặc biệt. Vì chính trường hợp của Hèbi mà tôi lấy lại lòng tin nơi con người.»

Theo LOWELL THOMAS SELETON 9-71

THIỆU QUANG

ĐỜI LẨM CẨM

những chuyện rất lẩm cẩm
nhưng có thật 100 phần 100

Nữ trang của tài tử xi nê

BA LÈ (AFP) Cô dâu chiếu bóng lừng danh quốc tế Liz Taylor đã đeo một bộ nữ trang hết sức đắt tiền, trị giá vào khoảng ba triệu mỹ kim nghĩa là sơ sơ cũng vào khoảng một tỷ hai triệu bạc Việt Nam. Mái tóc của cô dâu chiếu bóng này được bao bắng tấm lưỡi mỏng, có gắn hàng ngàn hạt kim cương. Liz cũng đeo ở cổ một giải lụa đen có đính hạt kim cương hình quả Lê do chồng nàng là tài tử Richard Burton tặng. Riêng hạt kim cương nà y cũng đã trị giá tới một triệu dollars, tức 400 triệu tiền VN.

Buổi dạ tiệc này do Nam Tước Guy de Rothschild tổ chức tại một lâu đài gần thủ đô Ba Lê để kỷ niệm văn hào Marcel Proust với chủ đề «Marcel Proust trong thập niên 70».

Chồng Elizabeth Taylor khoe : Nàng chỉ ngủ với chồng

Tuần báo Newsweek, 6-12-71. Tài tử Richard Burton, chồng của cô dâu chiếu bóng Elizabeth Taylor đã dành cho nhật báo London Daily Mirror một cuộc phỏng vấn về vấn đề tình ái của hai người.

Nhà báo hỏi :

«Bí quyết nào đã giúp hai người giữ được tình yêu lúc nào cũng nồng nàn ?»

Burton trả lời : «Chúng tôi nguống mõi và yêu thương nhau thành thật. Tình yêu có thể là một danh từ nhiều ý nghĩa khi đem dùng cho cái tuổi mà người ta thường dễ chấp nhận như ở tuổi bảy giờ, 46. Khi còn trẻ, tôi thường rất dại dột và bồng bột nhưng bây giờ trái lại, tôi không thể nào chấp nhận được cái sự buông

lơi trong vấn đề yêu đương. Còn đối với Elizabeth, nàng quả thật là một cô gái khó tánh, và đó là lý do nàng đã phải lấy chồng từ năm lần !? Nàng không bao giờ chịu leo lên giường để ngủ với một người đàn ông, trừ phi người đó đã là chồng của nàng !?

Yêu nhau lầm cắn nhau đau

LA MÃ (Reuter) Cảnh sát đã được huy động tới lực soát một căn nhà tại La Mã để tìm kiếm cái mũi của một thiếu phụ bị chồng bà ta cắn đứt mất trong 1 cuộc cãi lộn.

Cảnh sát đã tìm thấy được cái mũi ở ngoài hành lang và vội mang vào bệnh viện để các bác sĩ khâu lại cho thiếu phụ.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông cắn đứt mũi vợ, tên y là Salvatore Cali 47 tuổi vợ ông ta bà Veneranda có lẽ sẽ phải điều trị tại bệnh viện trong ít nhất là một tháng.



Tai nạn ngôn ngữ bất đồng

ZURICH, Thụy Sĩ (Reuter) Một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ qua Hồng Kông du lịch đã trở về Zurich mang theo câu chuyện thật buồn về con chó yêu quý của họ đã ngẫu nhiên bị làm thịt để nấu làm món ăn cho chính họ, trong một tiệm ăn Trung Hoa.

Ông Hans và bà Erna, W đã yêu cầu tờ báo «Blik» ở Zurich đừng đăng nguyên tên tuổi của họ vì họ vừa trải qua cơn xúc động buồn thảm.

Hai người này cho biết họ mang con chó Rosa cùng tới một tiệm cơm ở Hồng Kông. Ở đây, họ đã kêu người bồi bàn tới và chỉ con «Rosa» rồi làm những động tác đưa tay lên miệng ra dấu tỏ ý nhờ người này cho con chó ăn.

Hai bên khó khăn lắm mới hiểu được ý nhau ?! và rồi người bồi bàn nháu con «Rosa» lên tay và mang vào bếp. Một giờ sau, anh ta trả lại mang theo món ăn chính cho họ. Nhưng khi vừa mở nắp đậy

thức ăn, họ thấy ngay con chó yêu quý bị quay chín ở bên trong cùng với các đồ gia vị thơm phức.

Hai vợ chồng Hans cho biết là họ hết sức ngạc nhiên và vò cùng đau đớn trước sự lầm cảm đã xảy ra. Ngay khi vừa ở tiệm ăn trở ra, hai ông bà Hans liền tức khắc thu xếp để trở về Zurich và bỏ dở cuộc đi du lịch.

Ghép răng cung rắc rối

— SIKESTON MISSOURI (AP) 1 nha sĩ HK ở Sikeston thuộc tiểu bang Missouri đã trình diện trước công chúng thành tích đầu tiên của ông trong việc ghép răng người nọ cho người kia giữa những người không có liên hệ huyết thống.

Bác sĩ Dewey E. Urban trong bản tường trình mới đây cho biết ông đã thực hiện việc «ghép» răng từ bốn năm trước và chưa gặp thấy có phản ứng bất tiện nào nơi người được trồng răng «thật».

Bác sĩ Urban còn cho biết ông đã lấy răng của một thiếu niên 17 để trồng cho một bà lão 52 tuổi,

Üng hộ phá thai

BONN, Tây Đức (Reuter).— Các ông biện lý Tây Đức mới đây đã phải diễn đầu vì một trường hợp khó xử.

Nguyên hình luật Tây Đức chiếu theo điều số 218 sẽ phạt từ sáu tháng đến năm năm tù ở, tất cả những ai vi phạm vào tội phá thai.

Nhưng cách đây ít lâu, hai mươi bốn bậc nữ lưu tiếng tăm của Tây Đức — tài tử trứ danh, ca sĩ huyền thoại, ký giả sáng giá... đã cùng nhau thú tội tập thể trên một tập chí đứng đầu là Stern xuất bản tại Bonn. Họ đã thú nhận là ít nhất cũng phải là một lần trong đời, họ đã vi phạm điều 218 của hình luật Tây Đức và họ đã vô tình không biết.

Lý do chính của việc làm lầm cẩn này là vì các nữ lưu lầm cẩn trên muốn bày tỏ sự ủng hộ phong trào các phụ nữ Tây Đức đang tranh đấu đòi chính quyền tại đây hợp thức hóa tình trạng phá thai cũng như đòi hủy bỏ điều 218 của bộ hình luật. Cách đây một năm, ở Pháp các tài tử BB, Moreau, nữ sĩ Simone de Beauvoire đã làm như vậy.



CẠC SĨ

Hòn gỗ đá

Phạm Anh Tú, người phế binh mất xe Honda đâm Tiếng Kêu Thương trên Sóng Thần xác được chuộc theo luật giang hồ. Cho đến nay người sĩ quan phế binh L.L.B. đó vẫn không hề nhận được tiếng vang cứu rỗi của kẻ thùdi xé.

Gặp đây Cạc tôi lại nhận được bức thư nữa của Phạm Anh Tú lên tiếng kêu thương thêm 1 điều. Cả đoạn thư nguyên văn như sau:

«Bác Cạc Sĩ vì (Tên Bác đọc khó hiểu ghê đi ! Thú thật kẻ hèn này chả «hiểu» gì cả khi các cháu nhỏ nhà tôi bắt phải cất nghĩa rành rẽ tên bác), Có thể nói chiếc Honda đã bị đánh cắp là tất cả những gì đáng giá nhất của tôi sau gần mươi năm lẩn lóc trong quân ngũ. Đồng thời nó cũng là «của» để dành phòng hờ cho các cháu nhỏ có miếng cơm áo nhung khi cơ nhỡ (bị thất nghiệp bất tử)... nay bỗng dưng bị mất tìu mòi cách sau không rõ lý như vậy thì tưởng không còn gì đau đớn cho bằng.

Bác ơi, nhớ bác «đã dùm cửa, cửa xếp lớn Bộ Cựu Chiến Bình một lần. Số là một dịp xếp tuyên bố trên dài tàng hình, các hò sơ cấp dưỡng của phế binh, từ sỹ đầy đủ thi mau nhất là một tháng đã được thỏa mãn còn lâu là 2,3 tháng gì đó. Vậy mà kẻ hèn này

đã góp đầy đủ các giấy tờ đề xin thêm tiền cấp dưỡng cho cháu nhỏ nhất (sinh năm 1969) từ 3 tháng 7-1971, đến nay hơn 5 tháng trời qua rồi, mỗi khi đến Bộ hỏi, chỉ được quan họ chỉ sang quan kia rút cục cho tời giờ chả biết hò sơ minh đã và đang được cứu xét tới chồ nào rồi. Sau cùng tôi hành hậm hực ra về trong tuyệt vọng, vì một quan ở Phòng Trắc Nghiệm (nơi cùu xét hồ sơ) cho biết là Hồ sơ của cậu còn mới quá, có những hồ sơ đã 2,3 năm nay còn chưa xong thì làm sao tới cậu được. Rán chờ !

Ôi, nản ơi là nản. Đã mất «xé» nay chỉ còn trông cây vò mói tiền cùm truy lanh đó mà quan lại phát biếu (dạ y cho thi đúng hơn) như rửa đúng là chết mồ (tổ thân tôi rồi). Thua bác bác có nghe chương trình truyền hình đó chưa à ? Riêng tôi, vì là người trong cuộc nên chú ý kỹ từng lời nói qui già của «xé». Chẳng lẽ «kép» Cựu Chiến Bình lại nói xạo ? Mong bác Cạc Sĩ lưu ý tin hỏi dùm.»

Cạc tôi nghĩ rằng cho đăng nguyên đoạn văn thơ đó lên đây cũng là cách — không phải là hỏi dùm mà là cả hai chúng tôi cùng đất diu nhau đến dập đầu trước thềm Cựu Chiến Bình.

Chúng ta đã lớn tiếng kêu thau: Người đời đã thành gỗ đá cà rồi sao ? Chúng ta đương chờ đợi người đời bớt gỗ đá.

Trong khi chờ đợi, nên làm gì bây giờ ? Nên kể truyện cõi tích cho nhau nghe để tự vỗ về tự mors trên lấp nỗi buồn da diết.

Lại một chuyện cõi tích Nhật Bản.

Và để cho hợp tình hợp cảnh xin kể một câu chuyện về gỗ đá có hồn.

XXX

Cây liễu ở Kyôto

Một nhà quý tộc Nhật tên Matsudeira có một khu vườn tuyệt đẹp tại Kyôto. Trong khu vườn tuyệt đẹp đó có một cây liễu tuyệt đẹp, cành liễu mềm rủ xuống một màu xám bạc óng ánh. Đã từ lâu nhà quý tộc này vẫn hành diện về cây liễu đó.

Nhưng ngày kia vợ ông bỗng ngã bệnh, không đứng dậy được. Rồi đức con trai còn nhỏ của ông cũng bị tông tảng chạy ngoài vườn bỗng bị ngã gãy cổ. Matsudeira tự hỏi chẳng biết có phải tất cả những tai nạn đó đều do cây liễu giáng họa. Ông dự định cao đốn cây liễu

từ lâu làm ông hành diện đó. Ông thô lộ điều này với người bạn hàng xóm, cũng là một nhà quý tộc, tên là Inabata.

Nghé vậy, Inabata vội lên tiếng can :

— Xin hiền huynh chờ hủy diệt một linh hồn, thưa vâng, thàomoc cũng có linh hồn chờ ! Nếu hiền huynh không ưng cây liễu đó, thì hãy ohuong cho ngu đệ. Cây liễu sẽ trang điểm cho vườn mọn của ngu đệ.

Matsudeira băng lòng. Inabata cho bụng rỗ rất thận trọng và chuyên được cây liễu về vườn nhà. Cây liễu béo rỗ, và hồi phục rất mau, chẳng bao lâu cành lá xum xuê rủ xuống thướt tha với nắng với gió, đẹp không bút nào tả xiết được.

Inabata góa vợ, và không có con. Một sớm kia, Inabata thấy một cô gái kiều diễm lả lùng đứng tựa vào thân cây liễu. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng mát, tóc đen như mây, nàng nhìn chàng dịu dàng nín cười.

Chàng quý tộc trẻ tuổi không hề tự hỏi nàng tự đâu lại, làm sao vào vườn được trong khi cửa vẫn đóng then vẫn cài kẽ lưỡng nhường kia. Chàng cúi chào nàng và nàng đáp lễ.

Nàng ứng theo lời mời vào nhà cùng chàng uống 1 chén trà. Chàng say đam ngõ lời cầu hôn ngay và cũng được nàng ưng thuận.

Năm sau nàng sinh hạ 1 đứa con trai xinh thật là xinh, ai nấy cũng gọi tên là Yanagi, cậu Liễu.

Năm năm trôi qua, năm năm hạnh phúc êm đềm.

Chợt tại đèn Saojusangendo (đèn có thò 33.333 hình tượng Đức Phật bà Quan Âm) có 1 chếc cột cái bị đổ xập. Vị lãnh chúa Kyôto vội tìm đến các vị hòa thượng thỉnh ý, được các vị dạy rằng phải sửa lại cột cái bằng gỗ 1 cây liễu thật cao, thật lớn trong vùng.

Vị lãnh chúa hạ lệnh tim, người ta mách có cây liễu ở vườn nhà Inabata. Vị lãnh chúa đích thân tới quan sát, rất vui, cho lệnh hạ cây ngay. Inabata buồn rười, nhưng là bầy tôi, đâu có quyền cự, lại, danh chi cùi đầu tuân lệnh.

Tin đũi đến tai các vị hòa thượng. Các vị tới khu vườn của Inabata,

Khi vị lãnh chúa đã về triều, vợ chàng tiến lại gần, ôm mắt đắm lệ, nàng cất lời sầu thảm :

— Thiếp cảm ơn chàng đã không bao giờ chất vấn thiếp từ đâu lại. Thiếp cũng có ý sẽ chẳng bao giờ thô lộ điều ấy, nhưng đến nay thiếp không được nữa rồi. Xin thú thật thiếp chính là hồn cây liễu. Trước kia nhờ chàng mà thiếp thoát bị Matsudeira chặt đứt, lại được sống ngay trong vườn chàng, được chàng săn sóc, lòng thiếp càng mang nặng oja sáu. Thiếp đã thành vợ chàng, có con với chàng là vì vậy. Nay thiếp đến số rồi. Chàng không thể cuồng lời lành chúa. Phải vĩnh viễn xa chàng lòng thiếp đau như cắt, may thay còn đè lại cho chàng một kỷ vật tinh túy của đời thiếp đó là đứa con khau khinh nhất trầu gian của chúng ta. Xin chàng hãy săn sóc nó. Nghĩ rằng chàng săn sóc thương mến con tức là chàng còn triu mến thương nhẹ mẹ, điều này làm thiếp với sầu khổ đi nhiều lắm..

Nghé tới đây Inabata ngắt lời:

— Không, không, nàng không thể bỏ a như thế được... Dứt lời, Inabata nắm vội lấy tay nàng, nhưng nàng không còn hình hài nữa, chỉ là bóng, lời nàng nói sau cùng hoảng bén tai chàng mơ hồ !

— Vĩnh biệt !

Bóng nàng biến về cây liễu nhấp vào thân cây. Inabata vội tới xin triều yết vị lãnh chúa bày tỏ khát khao rồi khấn cầu xin hãy cho thu hồi lệnh chặt cây liễu. Nhưng chính vị lãnh chúa cũng ngại việc thất hứa làm méch lòng các vị hòa thượng, kêu kinh, vì vậy không thể làm khác được. Nhiều người tiều phu lực lưỡng tới. Nhìn họ vung rìu hổ sơ cắp dưỡng cho, không riêng gì phế binh Phạm Anh Tú, mà cho tất cả thương phế binh trong toàn quốc. Người kéo gỗ đá hồn sao động ?!

Biết dân cắp chỉ nuy và những người phụ trách giấy tờ ở Bộ Cựu Chiến Binhh khi đọc xong truyện này lại không thanh toán gấp. Những người tiều phu lực lưỡng tới. Nhìn họ vung rìu hổ sơ cắp dưỡng cho, không riêng gì phế binh Phạm Anh Tú, mà cho tất cả thương phế binh trong toàn quốc. Người kéo gỗ đá hồn sao động ?!

Không chừng các bậc lãnh đạo tối cao đất nước khốn khổ khốn nạn này khi đọc xong truyện trên cũng chợt bồi hồi xúc động thấy mình đã quá u thối tha khi tự lèn ngồi thần tượng, và dọn mình cho tâm linh bừng sáng, để biết yêu nước thương nước.

theo sau một số rất đông tin đồn. Họ quần mây vòng chảo lớn quanh thân cây, rồi khoảng ba trăm người xúm lại cùng nhau kéo dây chão, thân cây như biến thành đá chôn chôn xuống lòng đất.

Inabata và con nhỏ tuổi cũng lấy làm kinh ngạc. Không hiểu nghĩ sao, cậu bé Yanagi tiến tới âu yếm vuốt ve những nhánh liễu mềm là óng ánh như bạc, rồi bàn tay xinh của cậu nắm lấy một nhánh liễu và nói khẽ :

— Theo em ?

Thân liễu như nghe hiểu, chuyên minh nhúc nhích.

Em bé tiến lên, lảng lặng kéo theo nhành liễu, cả thân liễu bê thế lảng lặng trườn theo... Cứ như thế, chubé lè lảng kéo thân liễu về tới sân đèn.

Truyện cõi tích của ta, vợ ôm con lùi núi ngóng chồng hóa thành đá vong phu.

Cây liễu trong chuyện cõi tích Nhật Bản năm phủ phục trên đất chõng con cùn đứng đấy, làm sao mà không biến thành đá vong phu cho được ? Gỗ đá có hồn mà. Thiên địa chi đạo tạo đoan hổ phu phu !

Con dâu mẹ đi, thương con mẹ không đi sao được ? Gỗ đá có hồn mà !

May ra người thời xé Honda của phế binh Phạm Anh Tú đọc xong truyện này vội mang xé đến tận nhà Phạm Anh Tú trả gấp. Người kém gỗ đá hồn sao động ?!

Biết dân cắp chỉ nuy và những người phụ trách giấy tờ ở Bộ Cựu Chiến Binhh khi đọc xong truyện này lại không thanh toán gấp. Những người tiều phu lực lưỡng tới. Nhìn họ vung rìu hổ sơ cắp dưỡng cho, không riêng gì phế binh Phạm Anh Tú, mà cho tất cả thương phế binh trong toàn quốc. Người kéo gỗ đá hồn sao động ?!

HỒ CHÍ MINH VỚI KẾ HOẠCH NAVARRE

Ngày chiến tranh Việt Pháp bung nò

Theo tài liệu mật của Sở Liêm Phóng Đông Dương (Pháp) và Tông cục chánh trị V.M.

Geneviève giải thích sở dĩ nàng không cho coi xấp giấy là để giữ tròn lời nàng đoạn hứa danh dự với Hồ chí Minh. Chính họ Hồ đã đòi nàng — hôm đầu đến Linh Nham — phải thề trên danh dự một nữ phóng viên Quân đội Pháp là tuyệt đối không chụp hình về bắn đòn hoặc ghi chú những dữ kiện quân sự chính trị—do mắt thấy tai nghe—at những nơi tối thăm và triệt để không được tiết lộ các dữ kiện thâm nhập đó cho giới chức quân sự Pháp khai thác.

Mùi cười, viên Cao Ủy chờ Geneviève dứt lời, lại dỗ dành :

— Như vừa nói, nếu quả là những mâu kỵ sự, chúng tôi nghĩ có nên cút cho coi để biếu thị lòng thành thực, thẳng ngay của cô.

Trái lại, nếu là tài liệu quân sự hoặc mật chỉ VM đã cậy cô chuyển đạt thì chúng tôi cam đoan không tặc mạch, không nài ép đòi coi để cô được giữ tròn lời giao ước với họ.

Hai đảng minh bạch, dứt khoát như vậy mà cô vẫn khăng khăng 1 mực không cho coi thì chúng tôi càng dễ suy đoán được tinh thần nội dung sấp giấy đó như thế nào ?

Chau mày suy gẫm dây lát, nữ phóng viên đồng ý để Bollaert làm trọng tài giám định tinh chất nội dung sấp giấy mà phần lớn đã được ghi chú với vă bằng tay ký (phương pháp Duployé) sau khi coi trực qua các trang giấy lâu hơn 1 tiếng đồng hồ, Cao



Ủy Pháp lại trao trả nàng sấp giấy và không quên cảm ơn tác giả trước khi quay sang khăng khặc với Tướng Valluy là Geneviève đã nói đúng ... đó là những mâu hỏi kỵ phóng sự.

Nhưng, Valluy vẫn thắc mắc về thái độ từ chối khéo của nàng. Tướng này hoài nghi sấp giấy—mà nữ kỵ giả biếu là bút ký — không thể không có ít nhiều bí ẩn liên quan đến cuộc chiến hiện tại giữa Pháp và Việt minh.

Hai lá thư bí mật của Hồ chí Minh

Thực tế, sấp 300 trang bút ký này không chứa một bí mật bí ẩn nào như viên Tướng Pháp đã suy đoán.

Theo tiết lộ của hai đồng tác giả tập « Phụ định tuyệt mật kế hoạch Navarre » là de Soustelle và nhất là Trần Hồng — cán bộ Chính Trị Cục từng sống 8 năm gần cố lãnh tụ số 1 VM — thì ông Hồ đã trao 2 bức mật thư cho Geneviève Tabouis tại phòng khách nhà sàn bungalow trong đồn điền La Bùng, sau bữa ăn chiều hôm nàng từ Hoa Lục trở lại Linh-Nham, cuối tháng 2 1947, trước khi nàng về Hà Nội sáng hôm sau. Hai lá thư này, ông Hồ nhờ Geneviève khi về Pháp sẽ trao 1 cho Jacques Duclos và 1 cho Jean Cachin là hai lãnh tụ đảng Xã hội và CS Pháp hồi hậu Thế Chiến thứ nhất và cũng là 2 trong số 5 đồng chí tham nhât của cố lãnh tụ VM hồi còn hoạt động bên Pháp từ 1913 đến 1921. J. Duclos là ứng cử viên

Tổng Thống do đảng Cộng Sản Pháp đưa ra vào năm 1969 vừa qua. Hai bức thư này do chính tay ông Hồ thảo bằng Pháp văn chỉ là hai bức thư thăm hỏi xâ giao về sức khỏe và tình trạng sinh hoạt đảng của hai đồng chí bên trời Âu. Nhưng— vẫn theo de Soustelle—hai bức thư này tuy là hai thư thăm hỏi thông thường gửi cho J.Cachin và Jacques Duclos mà thực sự là 2 bức thư : 1 gửi Tổng Thư Ký Đảng CS Pháp và 1 gửi chủ tịch Hội Đồng Tối Cao Xô Viết Joseph Staline ở Mots Cu. Như vậy là trong thư gửi J.Cachin có viết lồng thêm một mực thư gửi Tô g Tho Ký Đảng CS Pháp và trong thư cho J.Duclos có viết chồng thêm mực thư gửi Điện Cầm Linh.

Viết lồng, viết chồng là viết xen kẽ giữa các hàng chữ trong 2 thư hỏi thăm do tay ông Hồ thảo ra đăng hoàng trên giấy trắng mực Semper tim đen.

Còn 2 bức mực thư thì sau đó, trong văn phòng riêng, không có Geneviève hiện diện, ông Hồ dùng mực hóa học (encre sympathique) viết ra mực rao thì không thấy chữ như không viết gì cả ngoại trừ những giòng chữ thảo mực Semper thăm Cachin và Duclos) Về sau khi nào muốn đọc mực thư phải dùng một thứ thuốc hiện (révélateur) bôi lên giấy hoặc đem hơi trên lửa thì chữ hiện dần lên.

Để bảo mật tối đa thêm nữa, 2 bức thư này lại được thảo bằng code mật mã 010 tuyệt mật Komintern (Trung ương chỉ đạo phong trào CS Quốc tế giải tán năm 1943 và đến tháng 9.47 được thay thế bởi Cơ quan Kominform (Phòng thông tin CS Quốc tế). Lúc ông Hồ thảo 2 bức thư này vào tháng 2-1947 thì code mật mã mới Kominform chưa có nên còn sử dụng code 010 Komintern (tiếng lược ghép của Phong Trào Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản Kommunistische Internationale) Code 010 Komintern này do Trung ương mật mã Komintern điện Cầm Linh phổ biến loại tuyệt mật rất hạn chế riêng cho các Tông thư Ký đảng CS trên thế giới sử dụng (thảo mã cũng như dịch mã).

Vẫn theo phán giác của Trần Hồng, nguyên bí thư tướng Nguyễn chí Thành thì lúc trao 2 bức thư cố lãnh tụ VM có căn dặn, nhấn mạnh là nữ phóng viên phải hết sức thận trọng, chờ để thất lạc 2 bức thư, đặc biệt không cho giới chức quân sự Pháp biết và sau chót, khi về tới Pháp, sẽ trao dùm đến tận tay 2 lãnh tụ Cachin và Duclos.

Như vậy là ông Hồ đã dẫu, không cho Geneviève biết hai lá mật thư viết lồng trong 2 thư gửi 2 lãnh tụ cách mạng Pháp.

Vì cần bảo mật tuyệt đối, cố lãnh tụ VM không cho nữ kỵ giả biết, cũng không căn dặn nàng yêu cầu Cachin, Duclos chuyển dùm thư, mà trong thư không có lời nhờ 2 lãnh tụ Pháp chuyển giúp thì Cachin, Duclos làm sao biết dạng mà gửi 2 bức thư đến đảng bộ đảng CS và điện Cầm Linh ?

Theo tiết lộ của de Soustelle sở dĩ cố Chủ tịch Bắc Việt làm như vậy vì ông ta cho việc đó không cần thiết và còn làm lộ mục tiêu bí mật của ông. Nguyên trong hệ thống ám ngữ về liên lạc thư tín, không tin của Komintern có những mật ngữ ướt

định dành riêng cho cấp lãnh đạo đảng xử dụng «kin mật» với nhau, không cho người ngoài — kể cả các đảng viên thường — biết tới. Ông Hồ đã dùng mật ngữ này trong phần tài bút cuối thư gửi Cachin : «đồng chí hãy chuyển lời vấn an của tôi đến Pierre.» Cũng như trong thư cho Duclos, ông đã viết : «Cảm phiền đồng chí cho Varna biết là tôi đang nóng chờ thư !

Chỉ cần đọc hai câu tài bút trên là Cachin và Duclos hiểu ngay bức thư trong tay họ đang cầm là một mực thư quan trọng mà cả 2 sẽ phải chuyển tức thời đến Pierre tức Đảng Bộ Đảng CS Pháp ở Balé và đến Varna (là Staline) ở Mots Cu.

Sự thực 2 mực thư này — Không đầy 2 tháng sau ngày nữ kỵ giả nhật báo L'Humanité nhận từ tay Hồ chí Minh đã ảnh hưởng đến quyết định tối hậu của trùm đố Staline.

TRUNG HỌC Trường dạy bằng lối : Hướng dẫn châm bài gửi: đến tận nơi bạn cư ngụ ; Rất thích hợp với các bạn quân nhân, công tư chức, vừa đi làm vừa đi học. **Đầy đủ** các lớp bậc **TRUNG HỌC**.

ĐẠI HỌC Kè từ niên khóa 1971-1972 nhà trường nhận lập thủ tục ghi danh, thi vụ và lấy bài cho cả các **SINH VIÊN LUẬT KHOA, VĂN KHOA** xin viết thư hoặc đến tại văn phòng :

Trường TÂN HÀM THỤ

23 Nguyễn văn Giai (gần Cầu Sắt—Dakao—Saigon
Đ.T. 95.753

Thỉnh cầu Ban Giám Đốc Trường **TÂN HÀM THỤ** 23 Nguyễn văn Giai Saigon gửi ngay cho tôi :

Họ, tên
Địa chỉ

Tập thê lệ, mẫu đơn đề tài có thể ghi tên theo học (Năm, chứng chỉ)

Thông báo : Các bạn học viên đệ I đã trúng tuyển Tú Tài II năm 70-71 hãy liên lạc gấp để lấy thê lệ Đại Học và ghi tên sớm.

Staline đã trực tiếp chỉ thị cho Đảng Bộ Đảng CS Pháp—bằng mọi giá—phải giúp Việt Minh chiến thắng tại Đông Dương để Đảng anh em dưới sự lãnh đạo tài ba của đồng chí Victorov (tên Ngã của Hồ Chí Minh) sớm bắc xong cây cầu Đông Dương nối liền hai đầu tiềng Bắc Kinh Djakarta, tạo điều kiện thuận lợi cho Cách Mạng Vô Sản Quốc Tế mau tiến tới đích trực thứ 3 «Djakarta—Sydney» hàn hoà tất công cuộc giải phóng Đại Dương châu và Toàn Á nói chung.

Trước tầm quan trọng đặc biệt của 2 mэт thơ, người ta thắc mắc tự hỏi tại sao ông Hồ lại phái kỳ khai, ra công thảo 2 mэт thơ được nguy trang dưới hình thức hai bức thư gởi J.Gachin và Jacques Duclos ?

Lại nữa, tại sao ông Hồ không đích thân đi Pháp hoặc cử một thủ túc tài ba, tin cẩn nhất như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh hay Nguyễn Lương Bằng v.v. đem mэт thơ sang Balé và Mốt Cu... mà lại phải diệu voi mời Geneviève Tabouis từ Pháp sang Hà Nội biết bao phiền phức, lôi thôi, thảo mэт thơ bằng mực hóa học rồi nhờ nữ phái viên Pháp chuyên giao dùm đến tay 2 lãnh tụ Pháp giữa lúc miền Bắc sau ngày ký kết tạm ước Hả Long 6.3.46, đoàn vân chinh đặt chân lên Hải Phòng Hanoi vv... tình hình ngày càng nguy hiểm, ngột ngạt, khẩn trương ?

Tất cả những bí ẩn trên đây cũng là những bí ẩn của trận giặc Đông Dương thứ nhất (1946-54)

với bàn tay ma giáo lồng lá của đảng CS Pháp—sau khi nhận những huấn thị trực diện và cấp bách của Staline tại điện Cẩm Linh, cuối tháng 8-1946 —Cộng Sản Pháp đã tận dụng những xảo thuật và sách lược nào để cho một cảm tình viên mới kết nạp len lỏi, nằm vùng trường kỳ trong Bộ Tư lệnh Khu Hành quân Bắc Việt (Commandement de la Zone Opérationnelle du Tonkin) ngầm tiếp tay Hồ Chí Minh về mặt Tình báo Quân báo từ 1946 đến 1953, qua trung gian cô vợ lai cảm tình viên CS là thiếu tá Pháp trong Bộ Tư lệnh Hành quân BV (cô vợ lai này sinh tại Ba Lê có bà mẹ gốc miệt Tân An).

Vụ bí mật này cộng với hàng trăm vụ ly kỳ, bí ẩn khác liên quan đến Hồ Chí Minh, đến cuộc chiến tranh Việt Pháp vừa qua mà — từ trước tới nay — chưa có tài liệu nào đã thâu thập được đầy đủ và công bố chi tiết.

Siêu tài liệu này —xứng với danh xưng của nó— vượt trội mọi chứng liệu, tài liệu MẬT về chiến tranh Đông Dương mà báo chí trong và ngoài nước đã tiết lộ, đăng tải từ trước tới nay, siêu tài liệu sẽ đưa bạn đọc đi sâu vào thế giới Quân báo, Tình báo Trung Ương, thượng tầng của 2 Bộ Tư lệnh Tối Cao VM và Pháp mà chỉ những Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Valluy, Delattre, Navarre mới biết được mà thôi.

(CÔN NỮA)

Kính gửi

CÁC THÂN CHỦ QUẢNG CÁO

Tuần báo ĐỜI chủ trương hạn chế số quảng cáo thương mại để dành trang bao cho bài vở. Vì vậy chúng tôi đòi hỏi bắt đắc dĩ phải từ chối một số quý vị thân chủ quảng cáo. Trong tháng tới tuần báo ĐỜI bắt đầu in offset nên sẽ nhận một số quảng cáo đặc biệt bằng hình ảnh, với phương tiện ăn loát tới tấp hình ảnh sẽ rõ ràng và hấp dẫn khách tiêu thụ gấp bội.

Chúng tôi xin kính báo cùng quý vị thân chủ.

Đồng thời, kể từ nay chúng tôi cũng bắt đầu nhận quảng cáo trong số báo Xuân.

ĐỜI **Xuân** **Nhâm Tý 1972**
Hoàn toàn in offset, nhiều màu,
tờ báo Xuân lồng lẫy nhất



NỤ CƯỜI DƯỚI MỘ

Tiêu thuyết ph/tác của HOÀNG HẢI THỦY

□
Nguyên tác SARDONICUS
của RAY RUSSELL

TÓM TẮT KỲ TRƯỚC : Bác sĩ Đăng nhận được thư của Tuyết Nhung, người bạn gái cũ, mời ông lên Luang Prabang ở với gia đình nàng một thời gian. Tôi nói, BS Đăng nhận thấy chồng Tuyết Nhung, ông Tiểu bị bệnh té liệt quai hàm. Đồng thời Đăng lại tình cờ nghe lỏm Tiểu yêu cầu Tuyết Nhung phải bắt tay lại với Đăng.

— Sự hồi tưởng lại cái đêm kinh khủng ấy, mặc dầu nhiều năm đã trôi qua, vẫn làm cho tôi sợ hãi. Tôi chắc rằng bác sĩ đã thừa đủ dữ kiện để đoán được rằng tôi, kẻ đang ngồi trước mặt ông đây chính là anh con trai út Kong Set.

Thực ra, tôi không đoán được chuyện ấy. Nhưng vì không muốn nói cho y biết trong mặt lúc, tôi nghĩ đến 1 chuyện vô lý là nghĩ rằng y chính là ông già đã chết nên tôi không nói gì cả.

— Khi tôi hồi tỉnh lại — Tiểu nói — Tôi trèo vội ra khỏi lồng huyết và cảm cỗ chạy chạy thật nhanh. Xong, khi chạy vừa tới cổng nhà trang, tôi chợt nhớ rằng vật mà tôi tới tai để lấy vẫn chưa lấy được... Tấm vé số trúng độc đắc vẫn còn nằm trong túi áo cha tôi..

Tiểu dừng lại và tôi xéo vào :

— Nhưng.. ông vẫn cứ chạy ??

— Ông tưởng tôi tuy biết vậy nhưng vẫn cứ chạy ?? Thưa không. Khi biết rằng tôi chưa lấy được tấm vé số. Tôi bắt tôi trở lại. Tôi vẫn sợ nhưng tôi vẫn đi trở lại, vẫn nhảy xuống huyết và thò tay vào túi áo cha tôi, tôi móc ra tấm vé số. Không cần nói rõ ông cũng hiểu rằng lần này tôi tránh không nhìn mặt cha tôi nữa.

Nhưng sự kinh dị không đến đó là hết. Thực ra, sự kinh dị chỉ mới bắt đầu. Nói một cách khác tôi không bỏ sự kinh dị nằm ở trong lòng quan tài với các xác thối rữa của cha tôi, tôi đem nó đi theo tôi. Tôi về tới nhà vào lúc gần sáng và bà mẹ tôi ngủ mê không hay biết gì hết. Tôi mừng vì mẹ tôi không biết tôi trở về, vì lúc ấy quần áo, tay chân tôi lấm đầy bùn đất hôi hám, nhìn thấy tôi trở về lúc đó mẹ tôi phải biết ngay là tôi vừa đào niềng cha tôi. Về đến nhà toàn thân vẫn còn run lèn dày dầy. Tôi múa dày thau nước rửa mặt, rửa tay. Xong đâu đó tôi thay quần áo mới rồi tôi chải lại mái tóc. Tôi nhìn mặt tôi trong kiếng và... tôi rủ lên một tiếng khùng khiếp làm cho cả xóm nghe tiếng...

Bởi vì khuôn mặt tôi đã biến đổi. Nó y hệt khuôn mặt tôi lúc này vậy. Tôi đã cười cái cười bất động rùng rợn của cha tôi, vành môi tôi đã cứng lại để hàm răng ôi lộ ra... Vĩnh viễn không sao泯 lại được. Tôi vẫn cố gắng khép miệng lại, nhưng không được.. Những thứ thịt quanh miệng tôi đã cứng lại, đã nhử.. chết. Đúng vậy, như đã chết. Sau tiếng hét lớn ấy, tôi nghe tiếng mẹ tôi lục đục trả dậy trong giường. Vì không muốn để mẹ tôi thấy bộ mặt quái gở của tôi, tôi tung cửa bỏ chạy trong đêm tối. Bỏ chạy để rồi không bao giờ còn trở lại.

Trong những ngày tôi đi lang thang vô định trên những con đường mòn qua núi, tâm trí tôi tự động tìm hiểu vì nguyên do nào tôi lại mắc cái tật quái gở, kinh dị, gớm ghiếc này. Dù thời đó tôi chỉ là một gã con trai sơn cước, nhưng như tôi đã nói, tôi cũng được đi học, tôi có đọc sách. Và

tôi hiểu đôi chút về vật lý, về cơ thể, lời giải thích rằng thần linh đã trừng phạt tôi cái tội tôi dám xâm phạm nơi yên nghỉ người sinh thành ra tôi thật không đúng vững, tôi không tin rằng ma quỷ ở nghĩa địa đã hành hạ tôi, nhưng nếu không chịu tin như thế tôi khó tìm được lời giải thích nào xác đáng hơn. Về sau này khi hiểu nhiều hơn về tâm lý học, tôi hiểu nhưng cũng chỉ lờ mờ thôi, và chưa chắc đã đúng, rằng số dù tôi mang cái tật này là vì tôi xúc động tôi sợ hãi và tôi có cái mặc cảm phạm tội. Tôi mang tật vì chính tâm thần tôi bắt tôi mang tật chứ không vì một sức mạnh vô hình nào hết.

Xin bác sĩ cho tôi được kể tóm tắt đoạn cuối của chuyện này. Ông chỉ cần biết rằng mặc dầu từ đó tôi mang một bộ mặt quái dị, tôi vẫn lãnh được tiền trung và số độc đáo và dùng số tiền đó làm vốn và làm tôi trở thành giàu có. Hiện nay, tôi không nói để tự khoe, tôi là một trong số người giàu tiền nhất Đông Dương. Khi đã săn tiền, lẽ tự nhiên là tôi chịu khó bỏ tiền tìm thầy, tìm thuốc chữa bệnh. Tôi muốn có bộ mặt bình thường như mọi người. Tôi không tiếc tiền nhưng tiền mất đã nhiều mà tật vẫn còn nguyên. Nhiều ông thầy thuốc Tây, thầy thuốc Tàu nói tiếng nhất đã chữa cho tôi. Xong cho tôi nay chưa vị nào thành công. Nhiều lần hy vọng đe rủi thất vọng, tôi thú thực với bác sĩ là đã có lần tôi tuyệt vọng đến nỗi tôi đã nghĩ đến cách giải thoát bằng cái chết.

Nhưng.. sức mạnh sinh tồn của con người chúng ta thật mạnh. Tôi đã tự cứu tôi nhiều lần thoát khỏi cái chết gần bên. Tôi đổi tên, đổi họ. Tôi trở thành người Việt hoàn toàn. Nghĩ đến chữ Hán : Tiếu là cười, tôi tự mỉa mai tôi bằng cái tên Tiếu...

Nhưng lại để uống rượu, xong Tiếu nhìn tôi :

— Tôi chắc bác sĩ đang suy nghĩ câu chuyện của tôi có liên hệ gì đến bác sĩ ?

Tất nhiên là tôi đoán được nhưng một lần nữa, tôi chỉ nói :

— Ông nói đúng. Tôi đang nghĩ.

— Bác sĩ Vũ Minh Đăng. Ông nổi tiếng khắp Đông Nam Á trong giới y khoa. Nhiều người tầm thường có thể không biết tiếng ông. Ở Saigon có thể ông không nổi tiếng trong giới bình dân hoặc không kiếm được nhiều tiền bằng những bác sĩ mát tay đỡ đẻ hoặc giỏi chữa bệnh cảm cúm cho con nít. Nhưng những người thực sự biết về y học, ông là một thiên tài cho đất nước. Tôi lại là người theo dõi phát minh của ông về việc điều trị các bệnh lỵ, thuộc về chứng té liệt bắp thịt. Tôi từng đọc kỹ nhiều bài ông viết về chứng bệnh lỵ kỳ và phác tạp trên cùng những bài người khác viết về ông. Tôi vẫn định về thủ đô tìm ông để nhờ ông chữa cho xong tôi đã bị thất vọng quá nhiều nên tôi sợ lại bị thất vọng lần nữa. Do đó tôi cứ chần chờ mãi. Bỗng một hôm vô tình vợ chồng tôi nói đến bác sĩ Vũ Minh Đăng. Hy vọng bừng bừng trở lại với tôi khi tôi nghe chính vợ tôi nói nàng quen thân với ông từ nhiều năm

trước, từ ngày ông chưa nổi tiếng. Tôi coi sự ngẫu nhiên ấy là 1 điềm tốt cho tôi. May ra lần này, nhờ ông, nhờ sự can thiệp của vợ tôi, tôi có thể khỏi...

Bác sĩ Vũ Minh Đăng, tôi trân trọng xin ông chữa bệnh cho tôi. Tôi mong ông điều hết sở học và kinh nghiệm của ông cùng những phương tiện tiến bộ của y học ra chữa cho tôi khỏi bệnh, làm cho tôi trở lại là 1 người bình thường, cho tôi có thể... cười như người thường, sống như người thường. Tôi mong ông chấm dứt cái vẻ cười ghê gợn trên mặt tôi, cho tôi mất cái vẻ quý sứ làm cho người đời lánh xa, kinh sợ.

Bác sĩ nhận lời giúp tôi chứ ?

xxx

Cảm nghĩ của tôi về Tiếu thay đổi luôn như quả lắc một chiếc đồng hồ, khi thì ghét, khi thì thương. Khi nghe Tiếu kết thúc bằng câu hỏi đầy hy vọng ấy, tôi lại thương y. Câu chuyện thực của Tiếu đã làm tim tôi xúc động. Một lần nữa tôi thấy y chỉ đáng thương chứ không đáng ghét, và dù có làm nên những tội ác gì đi nữa, mang cái tật quái gở ấy trên mặt trong bao năm qua, Tiếu cũng xứng đáng được tha thứ. Thì ra lúc nay y đòi hỏi vợ y, Tuyết Nhung phải gây cảm tình với tôi để dẫn dắt tôi tới việc chữa bệnh cho y. Y vẫn biết là y định lợi dụng cả tôi lẫn Tuyết Nhung nhưng một lần nữa, y đáng được tha thứ.

— Ông Tiếu — tôi nói — Tôi nhượng lời khám bệnh cho ông. Ông nhờ đến tôi là việc rất phải. Ông không nên bao giờ hết hy vọng.

Hai bàn tay Tiếu nắm vào nhau tạo thành một cử chỉ thảnh thắn :

— Cám ơn bác sĩ. Tôi xin nghe lời ông : không bao giờ rời bỏ hy vọng.

Ngay buổi tối ấy và ngay trong phòng đọc sách tôi coi sơ cho Tiếu. Tôi không nói gì cho y biết xong cuộc khám nghiệm đầu tiên ấy không hứa hẹn nhiều hy vọng thành công. Chưa bao giờ tôi gặp những thớ thịt ở mặt người ta cứng và bất động đến như thế. Nhiều thớ thịt ấy có thể ví với gỗ đá. Đúng ra là cứng như đá, vì gỗ còn có thể bẻ cong được chứ đá thì vò phuong.

Xong tôi vẫn thản nhiên nói :

— Ngày mai chúng ta có thể bắt tay vào cuộc điều trị. Cách chữa đầu tiên là đắp nước nóng và xoa bóp.

Y có vẻ tần ngần :

— Nhiều người đã dùng cách ấy chữa cho tôi nhưng hoàn toàn vô hiệu...

— Mỗi người có một cách chữa riêng. Nhất là về phương pháp dùng tay xoa bóp thì không ai giống ai — Tôi trấn an Tiếu — Tôi từng thành công với hai bàn tay của tôi nên tôi tin tưởng lắm. Mong ông nên chia sẻ lòng tin của tôi.

Tiểu nắm lấy bàn tay tôi :

— Tôi tin. Tôi phải tin. Bởi vì nếu cả ông nữa.. bác sĩ Vũ Minh Đăng.. cũng thất bại không thể chữa nổi cái bệnh quái gở này của tôi, tôi sẽ..

Y không nói hết lời nhưng đôi mắt y nói nhiều hơn lời. Đôi mắt ấy biền lộ niềm oán hận đến rợn người. Đầu ấy trong giấc ngủ tôi còn thấy ánh lửa của đôi mắt ấy hiện lên trong giấc mơ.

xxx

Đêm đầu tiên trong tòa lâu đài cổ, tôi ngủ không yên giấc. Tôi cho đó là vì tôi bị xúc động bởi câu chuyện rùng rợn của chủ nhân và vì trước khi đi ngủ tôi đã uống quá nhiều thứ rượu. Khi những tia sáng thứ nhất của ngày mới đến lùa qua cửa sổ vào phòng, tôi trở dậy, thè xác và tinh thần cùng ô trong một tình trạng mệt mỏi.

Sau khi tắm cho tinh lại, tôi bận y phục mới và ra khỏi phòng tìm đường xuống phòng khách, nơi tôi nghe có tiếng đàn dương cầm vắng tối.

Tuyết Nhung đã có mặt trong phòng khách, nàng đang ngồi trước dương cầm đạo một bản nhạc vui. Nàng gọi người hầu mang cà phê tới cho tôi.

Dạo xong bản nhạc, Tuyết Nhung rời dương cầm tới ngồi đối diện tôi, nàng nói bằng một giọng nghiêm trọng :

— Thưa bác sĩ, tôi nghe nhà tôi bảo cho biết ông đã nhận lời chữa cho nhà tôi. Tôi thật không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn của tôi...

Tôi vội vã tiếp lời nàng :

— Tuyết Nhung không cần phải nói gì hết. Bản phận của người thầy thuốc là thấy bệnh phải chữa. Hơn thế nữa chúng ta lại là bạn. Có điều tôi cần phải nói ngay để Tuyết Nhung biết rằng về phần tôi, tôi cố hết sức chữa cho ông Tiếu nhưng bệnh là bệnh, chữa là chữa, không phải cứ chữa là bệnh bắt buộc phải khỏi. Tôi chỉ có thể hứa là tôi sẽ làm hết tài, hết sức tôi, ngoài ra tôi i không thể hứa hẹn gì khác.

Đôi mắt đẹp của nàng có những ánh cầu khẩn :

— Xin bác sĩ chữa cho khỏi, Tôi xin bác sĩ...

Sự năn nỉ của nàng làm tôi xúc động :

— Tôi hiểu lòng Tuyết Nhung. Sự thảnh thắn muốn thấy chồng Tuyết Nhung trở lại bình thường làm cho tôi thêm cảm mến Tuyết Nhung...

— Ông hiểu lầm tôi rồi...

Giọng nói của nàng bỗng pha cay đắng...

— Tôi van tài ông chính vì tôi chứ không phải vì ai khác.

— Tuyết Nhung nói gì lạ vậy ?

Nàng khẽ sở và nỗi khổ ấy hiện rõ trên nét mặt nàng :

— Nếu không chữa khỏi cho ông Tiếu, tôi sẽ là người chịu hậu quả.

— Tôi hiểu. Nhưng mà.. Tuyết Nhung đâu phải là người chịu trách nhiệm ?

— Ông không hiểu đâu. Tôi chưa nói hết và.. tôi không thể nói hết. Nhưng tôi mong ông sẽ hiểu. Tôi chỉ có thể nói được rằng nếu ông không chữa khỏi được bệnh cho nhà tôi, ông ấy sẽ nghĩ rằng đó là tại tôi không chịu van nài ông chữa hết sức. Và ông sẽ trừng phạt tôi vì cái tội đó..

Tôi kêu lên :

— Như vậy thì quá lầm. Tôi không thể chấp nhận được chuyện ấy. Tôi muốn Tuyết Nhung nói rõ hơn cho tôi biết.. Ông Tiểu sẽ trừng phạt Tuyết Nhung bằng cách nào ? Không lẽ ông dám đánh đập Tuyết Nhung ?

Nàng thở dài :

— Nếu chỉ là đánh đập thôi thì chẳng có gì đáng nói. Ông ấy là một người rất hiềm độc, ông ấy có thể nghĩ ra những cách làm đau đớn mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được.

Như sợ Tiểu có thể bắt thản vào phòng, hoặc đứng nấp đâu đó, nghe được những lời nàng nói. Tuyết Nhung hạ giọng và nói nhanh những lời cuối :

— Ông ấy treo trên đầu tôi một sự trừng phạt ghê gớm, hiềm độc, tàn ác.. Tôi sợ không dám nói với nữa. Tôi xin ông đừng hỏi gì thêm. Vì nếu phải nói nhiều hơn nữa với ông, tôi xấu hổ, tôi nhục nhã đến có thể chết được.

(CÒN TIẾP)

PHONG NGÚA

Ghé chóc, lở lói, gài tói đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sờ sài ngoài da mà hết

uống : Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa – Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phú Lãm – CHOLON – KNBYT số 3 – 9.5.63

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

SINH VIÊN

Khi mấy cô lập hội

Ngày 18 tháng 12-71 vừa qua Hội nữ Sinh viên Văn khoa đã tổ chức tại Câu Lạc Bộ một buổi hội thảo và triển lãm bút túi. Buổi lễ trái với sự tưởng tượng của mọi người chỉ được một số nhỏ các cô tham dự, còn các cô khác có lẽ vì bận rộn ghi danh nên đã không sốt sắng hưởng ứng. Riêng các ông nhà mình thì đứng ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười hô hố, hoặc hiếu kỳ đứng nghe một lúc rồi bỏ đi, không dám đứng lâu vì thấy thái độ quyết liệt lúc hội thảo như ngầm bảo : Ngày các ông, thời đại này không còn là thời đàn ông trên hết nữa rồi nhé, các ông liệu hồn bước sang nơi khác chơi đẽ chõ cho quý chị làm việc.

Cuộc hội thảo với mấy mươi người ngồi nghe. Đề tài phải viền nghe lóm được cũng rất dạo lo búa lợn : nào là quý chị học đẽ làm gì (Rõ lắm cảm, còn phải hỏi !) Vai trò người phụ nữ trong xã hội hiện nay... Mấy cô chẳng chịu kém qui ông tí nào, cãi cung mặt mày đỏ gay, phùng mang trợn mắt... Rồi kết quả không biết sẽ đi đến đâu.

Để phụ diễn cho màn hội thảo, người ta còn thấy có cuộc triển lãm bút túi, ngoài những món lầm cảm của mấy cô như bánh trái, thêu thùa (không biết có khéo hay không). Còn có một màn triển lãm đặc biệt, nổi bật nhất lại do toàn quý ông đực rựa đảm trách. Đó là màn triển lãm nhiếp ảnh của nhóm Sóng Việt do qui vị Nguyễn Văn Hiếu, Lê văn Maurice, Lê văn Marcel và Trần văn Phước làm cột trụ. Đèn trắng có, ảnh màu có, kỹ thuật đều rất cao. Ngoài một số ảnh mới sáng tác, người ta còn thấy có những bức ảnh đã được giải thưởng cũng được trưng bày,

núi bức «Bé Vui Mừng» của Trần văn Phước huy chương vàng VN 70, bức «Ý Niệm cuối cùng» của Lê và Marcel, huy chương đồng quốc tế...

Không hiểu những anh chàng này đã dựa hơi các chị hay các chị đã dựa hơi quý ông để làm cho buổi lễ trở nên đình đám.

NHI NGA

SÁCH

Ngựa Chứng Trong Sân Trường

Truyện dài của DUYỄN ANH
Nhà Xuất Bản TUỔI NGỌC

Duyên Anh là một nhà văn luân lý. Sự chú trọng đến luân lý đó, không phải chỉ thấy trong số các tác phẩm ông viết về trẻ thơ, về tuổi học trò, mà cả trong các tiểu thuyết ông viết về thế giới du đăng. Nhà văn Duyên Anh không chú trọng tới việc làm văn chương bằng việc diễn tả và cõi xúy một nhân sinh quan, gồm những thái độ luân lý trước cuộc sống, và nhân sinh quan đó thường được thể hiện trong một mẫu người hùng.

Người hùng trong chuyện Ngựa Chứng Trong Sân Trường là một thầy giáo tinh lẻ, một giáo sư trung học mới ra trường. Qua nhân vật mô phạm trẻ đó, tác giả đưa ra các ý kiến của mình và toàn là những lời rất đạo đức.

Theo khuôn khổ cõi diễn, trong chuyện này thuật tiên người hùng cũng bị đặt vào một nghịch cảnh (một ông hiệu trưởng tham nhũng, rồi tiếp đến một lớp học có đám học sinh khó dạy, như những con ngựa chứng trong sân trường, trong lớp học) ông thầy bị học trò khiêu khích, dọa nạt, nhưng ông vẫn can trường và điềm tĩnh đối phó, xứng đáng với tư cách của nhà mô phạm. Ông bị đòn dường hành hung, nhưng ông lại dấu diếm

tội của lũ học trò du dăng dù viễn Đại tá tỉnh trưởng và ông phó nội an đã và tận lớp toan công tay hung thủ. Thế là người hùng đã cảm hóa được lũ học trò khó dạy, và ông giảng cho học trò một bài học luân lý. Vị hiệu trưởng gật gù : «Toa lụt thật, Định à ! Moa phục toa» (trang 172)

Như vậy vẫn chưa đầy người hùng lên tội lỗi của giá trị đạo đức. Sau khi thuần hóa được đám ngựa chứng, ông thầy trẻ còn bị nữ sinh tấn công bằng những lá thư tình uất át. Nhưng tất nhiên, để khỏi bị vòng tay Kim Liên ôm chặt lấy cái thiền chức của mình, ông thầy chọn giải pháp hy sinh : ông xin hoán chuyển ra một tỉnh miền Trung xa xôi, để giúp cô học trò quên mình, và để ông thoát khỏi «vòng tay học trò» (trang 196).

Nhà văn Duyên Anh muốn đưa ra 1 mẫu mực cho tuổi trẻ, qua nhân vật thầy Định. Truyện dài «Ngựa chứng...» của ông chắc sẽ được thanh thiếu niên hâm mộ vì nhiều tru diêm. Thứ nhất là lối viết rất giản dị và trong sáng, đôi khi cũng pha màu bay bướm. «Tôi già từ học trò của tôi trong nỗi buồn thơm ngát» — trang 214, hoặc «Xuân hồng niên thiếu của tôi đã phôi pha. Tuổi vừa lớn trải kín lối đi làm cuộc đời và tháng ngày cõi đơn, nghèo khổ» — 189.

Câu chuyện lại rất nhiều tình tiết, tạm gọi là gay cấn, trong đó có sự xung đột giữa người xấu với người tốt, tình cảm ủ mị với tâm hồn cao thượng. Và câu chuyện của Duyên Anh chắc chắn sẽ có tác dụng giáo dục đối với lớp thiếu niên, «lứa tuổi vừa mới lớn» mà tuần báo Tuổi Ngọc của ông đang nhằm tới.

Một nhược điểm của chuyện «Ngựa chứng...», mà cũng là nhược điểm của đa số các nhà văn luận lý, là nhân vật người hùng của Duyên Anh là một mẫu mực hoàn thiện quá, đồng thời lại hay giảng đạo đức quá. Ngày

từ mấy trang đầu ông thầy giáo trẻ đã nói cho chúng ta nghe những tâm trạng Châu Trí hiếu học không thiếu gì, tiếp theo là tình học trò đối với thầy của Carnot. Trong khung cảnh lớp học, ông thầy Định lại có nhiều dịp giảng cho chúng ta nghe về quan niệm sống cao thượng của ông. Đồng thời ông thầy Định cũng có nhiều dịp đã kích nạt buôn bán chữ nghĩa ở các trường túc, nạn báo chí xuyên tạc, mạ lỵ và đề cao tội ác.v.v. Có lẽ khi viết một câu chuyện về một nhà mô phạm trẻ Duyên Anh cũng vô tình đóng vai một nhà mô phạm.

V.H.B.

GIÁO DỤC

Mỹ học tiếng Tàu

Một giáo sư người Mỹ, ông Richard Baum ở đại học California, đã hoảng hốt khi bước vào lớp học đầu năm thấy đám sinh viên chen vai thích cánh nhau trong giờ khai giảng của ông. Mọi năm ít khi có tới 50 SV, mà năm học này hơn 120 sinh viên ghi tên học. Ông Richard Baum dạy môn Chách sách Ngoại giao của Trung Quốc.

Từ khi Trung Cộng mở cửa đón đoàn bóng bàn Mỹ, số sinh viên Mỹ học về Trung Hoa ngày càng đông. Họ học chữ Tàu, lịch sử Tàu, văn hóa, chính trị Tàu... Số người học tiếng Tàu tăng lên gấp đôi. Các môn «Hoa học» khác cũng bị bành trướng đột ngột. Ở đại học Washington, một khóa học về châm cứu được khai giảng, mà người dạy chỉ là một ông Tàu 20 tuổi, ông Mifoo Hsu !

Các trường Đại Học Mỹ rất lấy làm lo lắng. Họ chỉ lo không có đủ tài nguyên và phương tiện để phục vụ cho các ban Hoa Học của họ được mỹ mãn. Điểm đặc biệt đáng chú ý là những sinh viên cực túc, trước giờ vẫn tỏ ra thản Mao, lại không quan tâm tới việc học về nước Tàu. Trước họ đã lăng mạn hóa nước Trung Hoa, nay họ cho rằng món đồ Trung Hoa đó đã bị đem thương mại hóa

(Theo NEWSWEEK)

BÁO CHÍ

SV báo chí ĐàLat hết chỗ học

Trường Chánh Trí Kinh Doanh viện đại học Đàlat vừa quyết định đóng cửa ban Báo Chí học hè từ niên khóa 7I — 72. Tất cả các sinh viên học xong năm thứ ba được «khuyến cáo» nên học ban Kinh Doanh, thay vì chọn chánh trị hay báo chí, vì nhà trường chỉ mở ban Kinh Doanh mà thôi.

Là năm thứ tư trong chương trình cử nhân của trường CTKD, ban báo chí hàng năm còn mở kỳ thi tuyển thèm một số những sinh viên đã tốt nghiệp các đại học khác muốn học nghề viết bao.

Sau bốn năm khóa, ban báo chí viện đại học Đàlat đã huấn luyện được gần một trăm sinh viên và trong số các sinh viên tốt nghiệp đã có những «nhà báo» nổi tiếng như Hoàng Ngọc Phan, Đồng Thơ ký báo Tím Hiểu, Nguyễn Quang Phùng, phóng viên dài TNTD từng được huy chương tấm lìe chienv.v..

Tuy vậy, theo sự tính toán của ông Phó Bá Long tân khoa trưởng trường Chánh Trí Kinh Doanh, thi «mở ban Báo chí là viện ĐH Đàlat bị lỗ vốn». Một giáo sư ban BC đã tiết lộ như vậy. Chương trình học của Ban Báo Chí gồm 180 giờ lý thuyết và 120 giờ thực tập. Giáo sư Phan Lâm Hương cho biết, nhà trường chỉ phải chi về thù lao giảng huấn mà thôi, còn nhân viên văn phòng và các thứ chi khác đều có quy riêng do ông trưởng ban BC xin trợ cấp nơi khác, nhà trường vì vậy suốt năm chỉ tốn chừng non hai trăm ngàn đẽ sản xuất ra chục ông bà nhà Báo chưa kể tiền bạc học phí do SV đóng góp cũng khá cao. Thế mà nhà trường «lỗ vốn» phải dẹp tiệm thì chắc chỉ vì Cách Mạng KT mùa thu chết.

Như vậy kể từ nay chỉ còn Viện Đại Học Vạn Hạnh mở ban Báo Chí Học, với bốn năm học lấy bằng cử nhân báo chí. Ngoài ra, một lớp báo chí hàn thụ do ông giám đốc tạp chí Thời Nay tổ chức cũng thu hút được nhiều học viên ở xa, không tiêu cấp sách tới trường.

«Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu»
tục gọi : — « NHẤT DẠ NGŨ
GIAO SINH LỤC TỬ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong lường tượng khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGƯ TỬU» tục gọi «NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu lung lử nửa đêm về sáng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đầu óc liệt dương, đần bì lạnh nhạt : Vợ chồng không thích chung chăn gối ! Những bậc tuồi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bít tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bởi một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quí vị hãy nằm lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, lục phủ và giải khai 116 huyết đạo chính. Từ ngón chân tới soi tóc. Do đó, thắt khí được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ tạo cho quí vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho tuổi già đẽ... sống cho ra sống, hết cὸn buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu tục gọi Nhất Dạ Ngũ Giao Sinh Lục Tửu luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi của nó.

TRÀ LỜI THU HỎI THUỐC :

Đã nhận được thư và đã gửi trả cho quí vị sau đây : T/SI N. CHI KBC : 3187 — N. HƯƠNG Nha Trang — T/U LÂM KBC : 3082/A — Th/S T.T. HƯƠNG KBC : 3327 — Th/SI N.V.THU TTTL/HQ KBC : 3318 — N.N. QUẾ KBC : 4497 — L.T. LỘC Kiên Giang — N.V. HÒA KBC 6294/BTT — H.V. ĐỐI Tây Ninh — H. LUÂN Ph. Rang — N. CHINH KBC 3339/HQ — Đ.T. TÂM Bình Dương — T.S. PHI Châu Đốc — N.H. PHƯỚC TĐ5 KBC 4420 — LV. CANG Ph. Rang — V.V. VĨNH Gia Định — N. TH. MẠNG (Lvd) Gia Định.

— ĐỖ H.V (TH) : Theo chúng tôi nghĩ, chuyện của cậu không phải là chứng bệnh. Mình là một thứ «tật». Thí dụ «nói cà lăm» là một tật. Chỉ cần tập trung ý chí sửa đổi dần là hết. Không cần uống thuốc.

bà LÝ BÍCH VÂN

219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon

KẾ / BẢN / MAU

nguyenthuylong

CHƯƠNG II

Mưa ngọt dần, Nhiên mệt mỏi, nàng thiếp đi. Khi Nhiên tỉnh dậy nàng đã thấy gã ăn mày cựt giò rót nước trà ra một cái ly nhỏ, đưa cho Nhiên, mùi trà thơm ngát :

— Mệt nhung khoái phải không ?

Nhiên hừ một tiếng, không trả lời, gã ăn mày cựt giò rót nước trà ra một cái ly nhỏ, đưa cho Nhiên, mùi trà thơm ngát :

— Uống đi, uống cho tỉnh ngủ, em không thể ngồi đây hoài với anh, uống le rồi «dẹt»...

Lý trà nóng, Nhiên uống một cách khó khăn, trà thơm thì có thơm thật, nhưng đắng ngắt, nàng trao lại tách trà cho gã ăn mày cựt giò :

— Trả lại anh, tôi uống không được.

— Vậy thì dẹt đi.

— Đói thấy mẹ.

Gã ăn mày cựt giò trợn mắt lên :

— Đù mẹ, bộ em đòi tiền anh nữa sao cưng ?

— Đâu có đòi tiền, nhưng có cái gì ăn không ?

— Hồng có gì hết, đi kiếm lấy mà ăn, anh nè, lát nữa cũng phải lết đến mấy cái quán coi có ai ăn thừa cái gì húp đỡ, thằng ăn mày này làm sao có tiền mà ăn sáng em, ngày thơ thấy mẹ, dẹt đi.

Nhiên phung phuu :



— Bàn tiện, mọi khi em ngủ với thằng nào ít ra nó cũng cho em được tô hủ tiu còn anh chẳng có cái mẹ gì hết.

— Tao khác, tao là trường hợp đặc biệt mà phải hiểu trường hợp đặc biệt chứ.

Nhiên đành đứng dậy, nàng nghĩ đến căn nhà của gia đình nàng, bây giờ nàng bò về nhà may ra còn kiếm được cái gì đó tống vào họng. Nhiên dậm bước đi, gã ăn mày cựt giò nhẫn theo :

— Nè, Nhiên, tối hôm nay đến nữa nghe.

Nàng không trả lời, nàng đi thẳng, nàng trở về ngõ hèm nhà nàng, bà mẹ nàng ngồi trước cửa lều đang chửi bới om xòm, bà chửi cha nàng. Vừa thấy mặt Nhiên bà tru lên như một con chó sói :

— Nhiên, con dì ngựa, mày đi đâu về vậy ?

— Tui đi công chuyện.

— Công chuyện cái con dì mẹ mày hả, mày mà công chuyện cái gì. Mày đi đâu từ chiều hôm qua đến giờ, xách bàn ủi cho thằng nào làm.

Nhiên đã quá quen thuộc với những lời chửi mắng của mẹ, nàng ra phía sau lều kiểm chút cơm nguội chan nước tương ăn qua loa, bà mẹ nàng vẫn xa xả chửi bới bà phân bua với mọi người :

— Thằng già mắc dịch lợi dụng lúc tôi đi ngủ đập đầu tui lấy tiền của tôi đi biến, đ... con dì mẹ nó, nó muốn ăn thua đủ với con gái già này sao, đòn nó tàn rồi, đêm hôm qua bị một trận đau đớn chửa.

Bà ta giận điên người lên, mắt trợn trừng đầy lòng trắng, chân tay giật giật như kẻ lén kinh phong :

— Tui phải đi tìm nó, tìm nó để thanh toán món nợ máu này, đ... mẹ không tìm thấy nó tức hộc máu mất.

Càng lúc mụ càng trở nên hàm hồ :

— Thằng già mắc dịch này tui biết tâm địa nó mà, tui nghe nói nó tăng tịu với con mẹ nào đó ngoài chợ, tui mà tìm thấy thì chết mẹ cả hai đứa, tui xé xác chúng ra làm trăm mảnh, muốn đi đến đâu thì đến.

Hai hàm răng mụ nghiến lại ken két, không ai buồn nghe mụ chửi bới nữa, họ phải đi làm, chỉ có đám trẻ con tò mò tới đứng coi mụ chửi, những đứa con của mụ thì quá chán mụ rồi, chúng lỉnh đi nơi khác kiêm ăn, chúng tới những nhà hàng ăn thừa, và chúng cũng chẳng ngăn ngại biến thành ăn mày, ăn cắp nếu cần, thằng con nhỏ của mụ có tài ăn cắp hộp quẹt máy của khách

ăn hàng. Thỉnh thoảng thằng nhóc mang được về cái quẹt máy tốt ra phết, mụ đi dặm bán, hai mẹ con được một bữa no nê.

Thằng loli con đã bi ến mất dạng, buổi sáng hôm nay nó mới lò dò bò dậy bị mẹ nó xáng cho một cái bạt tai tá hỏa tam tinh, nó vừa chạy vừa chửi lại mẹ, nó chửi con đi mụ nội mẹ nó.

Nhiên đang ăn uống ngon lành phía sau lều bỗng mẹ nàng gọi giật giọng :

— Nhiên, tao biếu.

— Chi đó má.

— Mày buông chén cơm xuống tới đây tao biếu.

Nhiên tuy bướng bỉnh, nhưng nàng không thể không sợ mẹ, bà là con cọp, bà dám đánh nàng lầm, không phải đánh bình thường mà bà có thể lột quần nàng tố hô ra giữa đường, nàng đánh phải buông chén cơm tới bên mẹ :

— Chi đó bà,

— Mày thấy thằng cha mày đâu không ?

— Tui không biết,

— Đ... mẹ không đứa nào biết thằng cha ở đâu hết sao ?

— Tui làm sao biết được, có lẽ bây giờ ông đã đi đạp xe rồi.

— Mày biết thằng cha mày đối xử tệ với tao thế nào không ?

— Làm sao tui biết được.

— Thằng cha mày là một thằng bất nhân bạc ác, không có tình nghĩa vợ chồng cha con gì hết trọn, hạng người đó là hạng người bỏ mày biết không ?

— Trời ơi, tui làm sao mà biết những chuyện ấy, ba má đánh nhau là chuyện thường quá mà, ngày nào không đánh nhau.

— Tao nào muốn như vậy, tao vốn dĩ là người đàn bà hiền lành thực thà, nhưng thằng cha mày quá lầm nên tao mới phải ra tay.

— Tui không biết chuyện đéo.

— Mày hỏi tất cả mọi người ở đây coi xem tao gây trước hay cha mày gây trước, tao nhìn ông, chuyện xong xuông rồi chả chờ tao ngủ chả xáng một cây lên đầu tao rồi ăn cắp hết tiền đi nữa, con người như vậy thiệt không còn tình nghĩa gì hết trọn. Bây giờ nhà không còn một đồng nào mày tính sao đây.

(CÒN TIẾP)

Đỗ Buồn tinh hoa

VUA CHƠI ĐỖ BUỒN

TẠ KÝ

Nói đến chuyện vua chúa chơi bài thì chắc không giấu mực nào nói cho hết. Vua là số dách nên lối chơi cũng phải năm bờ oan hận !

Có những bữa tiệc của vua tổn hàng tỷ bạc. Có những ông vua khoái xem mồ hôi bụng đàn bà chửa, róc mía trên đầu nhà sư để cho đỡ buồn

Nhưng đó là chơi, chưa phải chơi bài. Vua cũng là người nên vua cũng chơi bài như ai. Sau đây là một câu chuyện du hi của vua :

Vua Hàm Phong là một trong những ông vua cuối cùng của triều đại Mãn Thanh. Vua có đủ tam cung lục viện, lại thêm Lan Nhì (sau này thành Từ Hi thái hậu) sắc nước hương trời, nhưng chừng ấy không đủ để vua vừa lòng. Vâng, bọn cung nữ tuy có đẹp nhưng về đường ong bướm thì khờ khạo quá, nên nào có biết cái i đên câu danh ngôn của Tú Bà : «Vành ngoài bảy chiếc, vành trong tám nghề». Vừa chán cái lối cứ nắm ý ra một đống, mặc ai làm gì thi làm ! Bởi nhu cầu tìm hiểu nghệ thuật (!) vua mới mệt mỏi với một bầy tôi thuộc gia nò thắn tin nhất là Thôi Trường Lễ :

— Nay trẫm muốn dùng những vật «trái mùa» xem thử có gỉ lụa chǎng ?

Ý hẳn vua tưởng những vật của dân gian hình dạng tròn méo khác hẳn các vật trong cung cấm nên vua đòi khám phá.

Thôi Trường Lễ lâu :

— Hạ thần xin hối sức tìm kiếm của lợ đem dâng cho bệ hạ.

Kẻ xướng, người họa như vậy thật là «ăn dơ».

Thôi Trường Lễ thật là bầy tôi đặc lực, xứng đáng làm cố vấn cho vua trong vụ chơi bài. Vài ngày sau, họ Thôi đã tìm được cho vua Hàm Phong một chỗ giải trí ở cách kinh đô bốn dặm. Nhà này có bốn cô gái hờ hờ và một bà mẹ vừa tuổi hồi xuân. Đây là một ổ nhện hạng đờ-luých, không phải bắt cứ khách tìm hoa nào cũng có thể gõ cửa được. Được bầy tôi báo tin, vua Hàm Phong bèn cải dạng thành 1 công tử con nhà giàu, ban đêm lén ra khỏi nội thành để thưởng thức món «côn lết» của dân già. Gặp mụ mẹ của bốn cô gái kia là mụ Trần thái thái có con mắt tinh đời nên vừa nhìn, mụ đã ngay lập tức là vua đi tìm thú trang hoa. Mụ bàn bạc

với mấy cô con, và cô út là Tiêu Cước Lan lãnh phần tiếp trước. Tiêu Cước Lan còn nhỏ tuổi nên tinh thích đùa nghịch.

Nàng bảo vua Hàm Phong, lúc ấy dưới lốt một cậu công tử, hãy chui cửa sau mà vào phòng nàng. Vua đi vòng ra phía sau, không thấy cửa sổ đâu hết, mà chỉ thấy 1 cái lỗ hổng để chó chui. Vua đứng ngẩn ngơ thì nàng bảo :

— Các cửa khác khóa hết rồi mà chìa khóa thì người khác giữ. Thời ông khách bấy chìu khó chui qua lỗ ấy đi. Mau thám hiểm nồi lỗ gì vua cũng chui tuốt, kè gì lỗ chó chui ! Vua bèn nimb mep xuống, chống tay bò vào. Đầu vua vừa đút vào khỏi lỗ thì bỗng đèn trong phòng phạt tắt và có vật gì cứng và lạnh kẹp ngang cần cù đến nghẹt thở. Vua hoảng quá, la to, và đưa tay sờ thử. Thị ra đó là một cái bùa sắt mà cô Tiêu Cước Lan quái ác đã dùng để kẹp cổ vua chơi. Nàng còn dọa vua :

— Nếu không là phường gian dâm thì sao đêm khuya dám chui vào phòng ta ?

Nàng lại lấy gươm kè cổ vua và sai con thị tỳ lấy dao cạo và sơn định cạo râu vua rồi vẽ hình bảy bả lèn chơi. Vua tức quá, hết nản nỉ, nói toạc rằng mình là hoàng đế Thanh Triều. Đến lúc ấy nàng mới buông tha, và mấy mẹ con nàng mới xúm lại xin lỗi.

Mục đích của vua đâu phải đến đây để bắt lối nên vua cũng hỉ xả cho mẹ con nàng, và bắt đầu nhập cuộc. Xong rượu đến thuốc phiện, và sau đó cả năm mẹ con luân phiên đưa hết ngón nghề ra hầu hạ vua. Vua khoái quá, ở luôn tối sáng, và mệt phờ râu !

Từ đấy vua Hàm Phong thường lén ra thành để tìm hoan lạc. Sức người có hạn, dù là sức vua, nên ít lâu sau vua kiệt lực, bị đau bại xuội, rồi chết.

TẠ KÝ



THƯ ĐỠ BUỒN

ĐỌC THƯ phụ trách

Cử nhân hạ sĩ quan

Kính Bác ATV,
Đỗn đo mǎi, nay thi tôi quyết định nộp đơn xin gia nhập đảng
Đỗ Buồn do Bác sáng lập.

Xét cho cùng, buồn là bạn trai
năm của con người. Đối với người
trí thức có đơn sinh nhằm thời
buồn nhiều thương này thì Buồn
là người tình trọn đời.

Với tư cách một đảng viên, tôi
xin trình bày đảng trưởng vài nét
về lý lịch cá nhân :

— Họ và tên : Trương Xuân Huy
34 tuổi

— Nghề nghiệp : Giáo sư

— Văn bằng : Cử nhân Văn chương
(hiện còn tại ngũ voi cấp bậc Hạ
Sĩ)

Để làm món quà đầu tiên nhận
khi gia nhập, xin tặng đảng trưởng
bài thơ sau :

CHO ĐỖ BUỒN

Việc đời vạn sự giải buồn thôi,
Buồn, bạn trai năm nghĩa chẳng
dài.
Sự nghiệp ngàn sau trả ảo mộng,
Công danh trước mặt chuyện tim
vui.

Thơ dăm ba vạn khuây sầu thế,
Rượu một vài ly khỏa hận đời,
Thua được mất còn tro cát bụi,
Sá gi nhân thế bạc màu vôi.

TRƯƠNG XUÂN HUY

— Thơ bạn đọc đỡ buồn lắm !
Tôi sao bạn không viết nhiều
cho «giải buồn thôi» ?

Viết bài thơ đỡ buồn

Khi tôi chưa chào đời
Vũ trụ này đèn thuỷ

Khi tôi vừa chào đời
Vũ trụ này rực rỡ

Khi tôi vừa lớn lên
Vũ trụ này xanh tươi

Khi tôi đã trưởng thành

Vũ trụ này lịm tim
Và khi tôi nhắm mắt
Vũ trụ này đèn thuỷ
Ứ đung là đời người
Cái vòng tròn luân quẩn.

NGUYỄN THÚY KHANH

Bình dương 4. 1970.

Điều kiện nhập đạo kể chuyện đỗ buồn

Kính gửi Bác Đảng Trưởng
Đảng Đỗ Buồn,

Trước hết tôi tự giới thiệu để
Bác Đảng Trưởng biết tôi là một
độc giả trung thành của nhật báo
chơi chui, cơ quan tranh đấu của
Đảng Đỗ Buồn hồi mò ma nhật báo
Sống còn sống kia.

Nay thấy trên Báo Đời và nhật
báo ST, Bác lại thành lập Đảng Đỗ
Buồn tôi xin hân hoan gia nhập.
Để góp vài ý mọn cho Đảng Ta
trong lúc mò hình thành, tôi mạo
muội viết thư này đến Bác để Bác
tìm hiểu.

Tôi hiện ở một tỉnh miền Trung
nghèo nàn khô cằn sỏi đá, cuộc
đời vốn đã buồn mà những niềm
vui ở đây cũng không tìm thấy,
lại thêm những bê bối của tình
người, của xã hội hôm nay lại
càng thêm thúi ruột. Do đó, được
làm một đảng viên của Đảng Đỗ
Buồn là một cái gì có vẻ trùu
tương nhưng đầy an ủi cho tôi
trong những ngày sống ở đây.

Để khỏi dài dòng tôi xin đề nghị
với Bác Đảng Trưởng thế này : Mỗi
Đảng viên trước hết muôn gia nhập
Đảng Đ.B phải kể một câu chuyện
gì bất kỳ tiểu lâm, thời đại tiểu hay
kiểu «Buồn tênh lại cười» của Ng
công Trứ. Và để làm đầu tầu cho
đề nghị này tôi xin kể một câu
chuyện dưới đây :

«Ngày xưa ở một nước nọ, có vị
Vua rất tôn sùng đạo Phật, ngài
bèn xây cất một nhà chùa hết sức

nguy nga tráng lệ để ngài cùng
chư thần trong Triều đến lễ bài.
Nhưng để tìm ra một vị trụ trì có
thể gọi là chân tu nhất nước Ngài
bèn mở một cuộc thi để tìm vị Hòa
Thượng vào «Ngôi trên» ngôi chùa
đó. Lệnh vua ban ra, có rất nhiều
vị Hòa thượng, Đại Đức được bỏ hết
«áo quần», nghĩa là phải thoát y
trăm phần trăm, xong tất cả ngồi
vòng tròn theo kiểu trẻ em chơi
trò bỏ khăn. Các vị TT và ĐĐ thi
dĩ nhiên có 1 thế ngồi đặc biệt
như ta thường thấy khi các vị đang
tham thiền, nhập định. Nhà vua
đem đặt trên hai bắp về của mỗi
vị một chiếc trống cơm, (loại trống
đá mì, xong đầu đó, từ bên trong
cánh mào nhung từ từ hé ra 1 đoàn
vũ nữ đẹp như tiên giáng trần
thuở tha trong các bộ xiêm y sắc
số được đưa ra ngay giữa vòng
tròn của quý vị Hòa thượng, ĐĐ
đang ngồi dự thi. Theo điều trống
kèn những vũ nữ lần lượt trình
bày các điều vũ tuyệt luân rồi từ
từ những xiêm y trên mình
của các nàng rơi rụng là tă
theo kiểu em Xuân Dung Sexy
97, 360.0. Và từ đó nhà vua đi
một vòng chung quanh các vị đại
đức hòa thượng thì nhà vua bắt
đầu nghe những tiếng bum bum
từ các cái trống cơm phát ra, lúc
đầu còn lác đác sau thi nghe càng
đều và mạnh, to hơn. Nhà vua
vẫn chăm chú theo dõi và ngài
bỗng ngạc nhiên, khi thấy trong
số những vị dự thi có 1 vị cái trống
không bao giờ nghe tiếng bom
bom. Trong ý nhà vua nghĩ rằng
«đây chính vị Hòa thượng mà ta
đang tìm, đang chờ mong để có
thể về trụ trì ngôi chùa mà ta đã
đày công xây cất». Thế rồi không
hiểu sao nhà vua đến bên vị Hòa
thượng ấy cúi xuống nhật chiếc
trống lèi thi ngài vô cùng hốt
hoảng khi thấy chiếc trống bị lung
một lỗ tròn..»

Kinh Bác Đẳng Trưởng trên đây là một câu chuyện kể cho Đở Buồn theo châm ngôn của Đẳng ta là : 1 nụ cười bằng mười thang thuốc bắc, vậy Bác xét thấy được thi đặng ở Báo Đời và yêu cầu các Đảng viên khác lần lượt gởi về để cùng tìm những thang thuốc bắc cho Đẳng ta hầu thêm sinh tố C sinh tố D chờ lúu này các món ăn thiếu nhiều sinh tố lắm.

Thân kính chúc Bác Đẳng Trưởng được khỏe mạnh. Và cầu Đảng Đở Buồn được mau phát triển mạnh

Kính thư
Nguyễn thị Không Tên
(Quảng Tín)

— Đề nghị của nữ đạo hữu Nguyễn thị Không Tên kè cũng độc đáo lắm ! Đạo hữu Tông Thư Ký Tạ Ký đang nghiên cứu «tu chính» bản Đạo quy. Sự tu chính này tất nhiên hiển như bụi, chàng cao bồi ló cạnh Nhữ văn Úy sẽ đỡ tốn một viên đạn ru lô đề hù. Thân mến.

Thác mắc của một đạo hữu

Kính anh Độc Thủ (bì thư đảng Đở Buồn) Em là một học sinh buồn rất nhiều, nhưng Đở Buồn càng làm cho em buồn hơn nữa.

Nói về phương diện làm báo, cách tò chửi thì em phục bác Chu Tử và các anh sát đất, không thể nào nói hết tấm lòng ngưỡng mộ của em đối với bác Chu, và các anh (hơi nặng bì một tí). Nhưng theo nhận xét thiền cận của em, thì bác Chu Tử thương mại hơi nhiều. Mặc dù bác có tò chửi nhiều việc xã hội như ; học bỗng, nâng đỡ Q.N. nghĩa thực, Lạc quyền cứu trợ v.v. Có phải chàng anh Tạ Ký và bác Chu Tử đã thỏa thuận trước, rồi nới phia ra chuyện Tạ Ký gởi thư xin Chu Tử cho làm Tổng thư ký đở buồn.

Lập đảng Đở Buồn, phải chăng bác Chu Tử này ra sáng kiến để câu đố giả, và cạnh tranh cho tuần báo Đở buồn sắp ra mắt. Em nói bác Chu Tử thương mại hơi nhiều là ở chỗ đó. Một mình bác làm những : Đời, Sóng Thần ; cộng

tác Tin Việt, lại tò chửi Đở Buồn.

Em viết thư này nếu Đở Buồn thực sự muốn đỡ buồn, hãy giải thích những thác mắc trên. Đồng thời tờ báo tốt hơn nên đề cho những kẻ buồn, muốn tập tành làm văn nghệ, báo chí nói lên, thì hơn là đề bác Chu Tử và các anh viết. Làm vậy họ mới được đỡ buồn. Khi buồn thì tập tành viết chơi v.v thứ hai là bác Chu Tử và các anh lại có công diu dắt cho những kẻ muốn tập tành viết báo.

Vài ý kiến thiền cận mong bác Chu Tử giải thích, và mong Đở buồn làm sao cho đỡ buồn đôi chút được chăng.

DZUY VŨ

Học sinh trung học Cam Ranh
địa chỉ 292 quốc lộ 1 Ba ngòi

Cam Ranh

— DT xin trả lời thay Ngài Khai đạo Đở Buồn như sau : Em đã nghỉ giỗng Tào Tháo quá ! Nếu «bác Chu Tử thương mại hơi nhiều» thì không thể «tò chửi nhiều việc xã hội» như em viết trong thư được. Chu Tử và Tạ Ký đều là những người thẳng ruột ngựa, thì «thỏa thuận trước» làm chi thêm phiền ? Đạo Đở Buồn không nhầm «câu đố giả» cho tuần báo Đở Buồn, vì nếu Giáo trưởng không kiểm ra tiền mền báo Đở Buồn, đạo Đở Buồn cũng không vì thế mà nứa dường đứt gánh. Rất hoan nghênh việc em đề nghị tờ báo nên dành đất cho những người viết mới. Vậy em cứ việc gửi bài về cho đỡ buồn. Thân.



Nhắn tin

Đạo Đở Buồn đã nhận được thư của các đạo hữu : Châu Văn Thọ, Lê Hữu Minh Toán (Phan Rang), Nguyễn Khôn Tên (Quảng Tín), Kinh Kong (Saigon), Đỗ Văn Nhơn (Kiến Hoà),

Sẽ lần lượt trích đăng thư của các bạn trong mục này. Thân mến.

— Dzuy Vũ (Cam Ranh) : Đã nhận được thư em. Các câu hỏi của em hơi nhiều. Hẹn sẽ trả lời đầy đủ trong một số báo sau. Mến.



Lễ Nghĩa Liêm Sĩ
còn
Việt Nam
còn



NỮ DANH CA VÀ KỊCH SĨ XUỐNG ĐƯỜNG CỨU TRỌ



Mai Hân, nữ danh ca của Dêm Mẫu Hồng và Quán Tre, cũng xuống đường du ca

Vào một ngày cuối tuần, quý vị đi chơi ngoài đường phố Lê Lợi hoặc chợ Saigon sẽ ngạc nhiên. Một cô gái vừa nâu áo quý vị lại đè gáy huy hiệu, vị khách qua đường khó tính có thể la lèn « từ từ nào ! Coi chừng rách áo chó ! » Nhưng quý vị chưa kịp la lèn thì trước mắt quý vị có thể nhôen 1 nụ cười xinh tươi của một nữ kịch sĩ Kim Cương, hay của một nữ danh ca Hồng Vân, Diễm Chi, Mai Hân...

Những nữ tài tử nổi danh của làng Ca Kịch đã xuống đường thực sự. Tay cầm lăm cẩm biều ngữ nhỏ kêu gọi cứu trợ. Người khác thì tay cầm kim đinh cùng bay hiệu. Người lại xung phong ôm thùng lắc quyền trước bụng để thảu tiền. Nhưng đa số các nữ ca kịch sĩ tránh ôm thùng, có lẽ vì trọng cái thùng nghèo nghện trước bụng giống bà bầu quá ! Làm nghề ca diễn mà ôm bầu trước bụng thi khó diễn lắm ! Nhất là Kim Cương, Diễm Chi, Thế Dung, những bậc nữ lưu vẫn kiên trì đứng trong hàng ngũ độc thân !

Lạy ông đi qua

Đứng tổ chức cuộc xuống đường lạc quyên này là phong trào Du Ca Việt Nam, một tổ chức thanh niên và văn nghệ.

Lực lượng nòng cốt của phong trào Du Ca trong cuộc xuống đường này là Liên toàn du ca Vượt Sông tại Saigon. Nhưng có cả những du ca viên từ miền xa xôi bay về góp mặt như nhạc sĩ Trần Quang Lộc trong toàn du ca Lặng Du tận Đà Nẵng. Lặng cũng có nghĩa là Sóng. Vượt Sông mà đi cứu lụt, các du ca viên cười bao nhiêu : « Sóng này là sóng đối lập với ngọn sóng thủy triều của bão Hester ».

Những du ca viên, đa số là sinh viên và học sinh đã tận tinh hành Nghề hát đạo — chính tên du ca của họ cũng có nghĩa là hát đạo mà ! nghe từ miệng các cô cậu hát bài (Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại...»

Thế Dung, đang tuổi học trò, giọng ca rất tốt đang vươn lên

bài ca chính thức của bang chúng Cái Bang, người nghe khó tánh tội đâu cũng phải dừng chân, mỉm cười và rút tiền. Trước đề an ủi những dàn ca bang hành nghề bất hợp pháp này, sau là đề giúp đỡ các nạn nhân bão lụt Hester !

Nhờ sự mời mọc khéo léo của những chuyên viên tổ chức và hướng dẫn thanh niên như Giáo sư Nguyễn Ngọc Thạch, Trần Đại Lộc, được sĩ Hoằng Ngọc Tuệ, các nữ danh ca Hồng Vân, Mai Hân, Diễm Chi... và nữ kịch sĩ Kim Cương cũng xuống đường. Chính nhờ sự có mặt của những « tên tuổi lớn » này mà khách qua đường dễ bị lôi cuốn dừng chân lại để...cứu trợ ! Chỉ có nữ ca sĩ Khánh Ly, nổi tiếng là nữ hoàng Léo, đã hứa góp mặt nhưng lại không tới. (Vì nữ hoàng Léo này thì khỏi nói, một con hổng bắt từ nồi lên, thi dù có hẹn với đức vua SawangVatthana hay thủ tướng Souvana Phouma, cô ta cũng vướng cù ngù hay lẩn

May mắn cho các tay xuống đường khi họ tụ tập bắt hợp pháp và trình diễn không có giấy phép ngoài công lộ, các thày cảnh sát vẫn tinh bợ. Các ông ở Saigon, có lẽ chịu ảnh hưởng của hội chợ Đồng Tâm cũng đồng lòng với du ca viên, cho ra vò thông thả. Thủ trưởng tượng nếu Kim Cương, Diễm Chi bị bắt thì chỉ có các má phải lo lảm ! Lỡ Hồng Vân mà phải lèn xe cây thi sấp nhỏ ở nhà lấy ai trông coi ? Nhưng nguy hơn nữa là Mai Hân bị bắt. Nàng ca sĩ đã nổi tiếng từ 15 năm nay, sấp nhỏ của nàng đã lên tới 6 trụ vắng mà Mai Hân thì các trụ đó làm sao ngủ được ?

Ban tổ chức cuộc xuống đường của Du ca lý luận thế này : Minh đi hát lần này cũng giống như các bang chúng cái bang đi hát sầm !

Quen mùi đó, một tuần sau họ xuất hiện trong đêm Giáng Sinh trước cửa Vương Cung Thánh Đường. Lực lượng phen này được tăng cường ào ạt, mạnh mẽ hơn. Nhưng các tay hát sầm chưa kịp mở miệng thi lực lượng dùi cui đã xông tới. A lê bắp, đằng cái bang bị giải tán. Những du ca viên



Trần Quang Lộc, nhạc sĩ trong toàn du ca Lặng Du (Đà Nẵng) :
Hoàng Xuân Giang Mai Hân Hồng Vân :
nghịệp ca nhạc bắt đầu lên

vào sông xi phé như thường ! Lần trước Quảng Ngãi Nghĩa Thục đã bị Khánh Ly cho leo cây, khi cô hứa bay ra Quảng Ngãi « chát cho đồng bào tôi nghe » để lấy tiền giúp nghĩa thục. Ban tổ chức đã đưa giấy máy bay vào tay cô, mà cô vẫn vắng mặt).

Hành khát đâu có tội ?

Mỗi lo lắng lớn nhất của ban tổ chức cuộc xuống đường bằng tiếng hát là lo bị bắt. Nhà nước đã cấm xuống đường từ lâu, ai xuống đường cũng bị bắt trừ phi xuống đường ủng hộ... Ngoài ra các cuộc lạc quyên của tư nhân cũng bị cấm chỉ vì việc lạc quyên phải được tập trung vào ủy ban cứu trợ chánh thức của trung ương. Trước hai lệnh cấm đó, các du ca viên nom nớp lo sợ bị... bắt lên xe cày về bót !

May mắn cho các tay xuống đường khi họ tụ tập bắt hợp pháp và trình diễn không có giấy phép ngoài công lộ, các thày cảnh sát vẫn tinh bợ. Các ông ở Saigon, có lẽ chịu ảnh hưởng của hội chợ Đồng Tâm cũng đồng lòng với du ca viên, cho ra vò thông thả. Thủ trưởng tượng nếu Kim Cương, Diễm Chi bị bắt thì chỉ có các má phải lo lảm ! Lỡ Hồng Vân mà phải lèn xe cây thi sấp nhỏ ở nhà lấy ai trông coi ? Nhưng nguy hơn nữa là Mai Hân bị bắt. Nàng ca sĩ đã nổi tiếng từ 15 năm nay, sấp nhỏ của nàng đã lên tới 6 trụ vắng mà Mai Hân thì các trụ đó làm sao ngủ được ?

Ban tổ chức cuộc xuống đường của Du ca lý luận thế này : Minh đi hát lần này cũng giống như các bang chúng cái bang đi hát sầm !

Quen mùi đó, một tuần sau họ xuất hiện trong đêm Giáng Sinh trước cửa Vương Cung Thánh Đường. Lực lượng phen này được tăng cường ào ạt, mạnh mẽ hơn. Nhưng các tay hát sầm chưa kịp mở miệng thi lực lượng dùi cui đã xông tới. A lê bắp, đằng cái bang bị giải tán. Những du ca viên



Tuần Du Ca Vượt Sông, đăng âm tháng 12/1970, và chương trình « hát sầm » bắt đầu

LẠC HẬU

Hình của Trần Đại Lộc



Kim Cương mới nhận lãnh giải thưởng sáng tác kịch của Trung Tâm Bút Việt, đã xuất trận cứu trợ đồng bào Bão Lụt

Xưa nay có ca sĩ hát sầm nào bị đang ở tuổi quản dịch được xét bắt vì tội hát đạo đâu ? Không lẽ hỏi giấy tờ và bao nhiêu căn cước mấy ông mù, ông què đi hát thì bị tạm thu về bót ! May mắn là các nữ ca sĩ nổi tiếng chưa có mặt !

Phong Trào Du Ca cho biết tuy mời tổ chức được một cuộc xuống đường nhưng đã « tận thau » được trên trăm ngàn ! Số tiền này pđem giúp Quảng Ngãi Nghĩa Thục thì cũng đỡ ! Trong cuộc xuống đường lần này vắng mặt nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và chuyên viên tổ chức Mai Phương. Nhạc sĩ thù bạn lấy vợ trên Đà Lạt, còn chuyên viên Mai Phương thì đang trình diễn tại Trung Tâm Ba Lai

Nhưng phúc bất trùng lai ? Lần thứ nhất, hát tại đường Bô Na và dọc đường Tự Do, anh em Du ca viên không ai bị bắt.

Nhưng phúc bất trùng lai ? Lần thứ nhất, hát tại đường Bô Na và dọc đường Tự Do, anh em Du ca viên không ai bị bắt.

Quen mùi đó, một tuần sau họ xuất hiện trong đêm Giáng Sinh trước cửa Vương Cung Thánh Đường. Lực lượng phen này được tăng cường ào ạt, mạnh mẽ hơn. Nhưng các tay hát sầm chưa kịp mở miệng thi lực lượng dùi cui đã xông tới. A lê bắp, đằng cái bang bị giải tán. Những du ca viên

NHỮNG TRẺ THƠ VÔ TỘI TRONG MỘT CUỘC NỘI CHIẾN

Chiến tranh Ấn Hồi chỉ kéo dài 14 ngày. Cuộc nội chiến ở Đông Hồi cũng chỉ kéo dài có 9 tháng, và nay đã chấm dứt bằng sự thành lập quốc gia Bangla Desh.

Trong những trang báo này chúng tôi chỉ trình bày với các bạn đọc giả hình ảnh những trẻ thơ vô tội của xứ Bangale, noidiễn ra tấm thảm kịch Bangla Desh! Đọc báo hàng ngày quý vị đã thấy những tin tức về cuộc chiến Ấn Hồi nhưng trên các nhật báo các bản tin quốc tế, qui vị chắc không có thì giờ nhìn kỹ số phận của những trẻ thơ trong một cuộc nội chiến dù cuộc chiến chỉ kéo dài chín tháng!

Đó là những trẻ thơ người Bengali lênh láng bồng bềnh chạy

loạn vào tháng tư năm 1971, khi 60 ngàn quân đội Tây Hồi theo lệnh của Yahya Khan tàn sát mấy trăm ngàn người Bengali, theo chính sách nhỏ cỏ nhô tận rễ. Lệnh của T.T. Yahya Khan là : Thà giết chết 2 triệu dân Đông Hồi, mà rút được 2 miennie đất của Hồi trước thống nhất, Trung Cộng trợ cấp cho Yahya Khan 200 triệu ty kim băng vũ khí. Và trẻ thơ ở Đông Hồi đã bị tàn sát. Quân sĩ của tướng Niazi đã tàn phá làng mạc, đốt sạch các căn nhà, giết hết từng gia đình già trẻ, lớn bé. Họ vốn là những chiến sĩ nhà nghề mà!

Trong thời gian đó, một phóng viên người Bengali thuật lại : «Tôi đi qua hàng chục ngôi làng, Tất

cả đều bị cháy thiêu, vắng ngắt không một bóng người, khắp nơi, tôi chỉ thấy những xác chết, với đàn quạ bay lang thang đi rỉa thịt. Mùi hôi thối khủng khiếp ! Tôi vừa đi vừa cầu nguyện cho làng tôi đừng lâm vào cảnh đó. Nhưng làng tôi cùng vậy, khắp làng chỉ còn thấy tro tàn và xác chết ! Vợ tôi và con tôi đều mất tích. Cả làng chỉ còn một bà lão, bà không nói được nữa, ngồi rên rỉ khóc».(Newsweek 2-8-71).

Người ta nghe nói tới những hành động tàn sát dã man của lính Hồi. Họ hiếp dâm các em gái 13, 15 tuổi; Họ tung trẻ em lên trời để hứng lấy băng lưỡi là xuyên qua đứa trẻ.

Họ đã say máu, và mất nhân tính. Cuộc chiến tranh nào cũng đưa tới những hành động mất nhân tính như vậy.

Dân Bengale, đã bỏ chạy sang tiểu bang Tây Bengale cũng mang tên Bengale, của Ấn Độ. Trong các trại tạm trú, hay sống giữa trời, người lớn và trẻ thơ làm mồi cho bệnh dịch. Những đứa trẻ bị dịch tả, chết khô đi vì hết nước. Người chết và người còn sống nằm sát bên nhau cả đêm, vì không đủ người chôn. Phóng viên báo Express mô tả : «Ba triệu dân ty nạn đã tràn ngập thành phố Calcutta vốn có sẵn 8 triệu người. Ngoài đường ngoài chợ, từng đoàn người dân bà và trẻ em rách rưới, trán truồng đi moi móc tìm thức ăn trong những đống rác rưởi của thành phố mà loài chuột cũng bỏ không tới ăn»(Express 13-6).

Chung quanh trang báo này quý vị còn thấy những đứa trẻ chui rúc trong ống cống, những căn nhà tạm trú như lò chuột. Cảnh này chúng ta cũng từng thấy ở quanh chúng ta. Nhưng đây là những đứa trẻ may mắn, bởi vì chúng còn sống và còn có một lò chuột để chui ra chui vô.

Một bác sĩ người Đức làm việc thiện ở Calcutta đã kể lại : « Có hàng ngàn người đứng suốt đêm ngoài trời mưa. Dàn bà ôm con nhỏ trên tay. Họ không ngoi xuống nói nữa vì nước mưa ngập tới đầu gối. Buổi sáng, nhiều đứa trẻ chết vì bị sưng phổi.»

Một bác sĩ khác nói : « Ở đây người ta không còn khóc nữa! »

Những người Bengali thuật lại cảnh lính Tày Hồi đà vò một gia đình bắt hai đứa trẻ ra, đâm lưỡi lè vò bụng. Linh cữu gia đình không được tới gần, đứng xa mà nhìn hai đứa trẻ từ từ hấp hối.

Một người khác kể : « Khi lính Tày Hồi tới, dân chúng đi lẩn trốn. Bỗng có một đứa bé sáu tháng cất tiếng khóc. Không làm cách nào cho con nín, mà sợ con khóc to thì lính sẽ tìm ra chỗ ẩn nấp, bà mẹ đã phải bóp cổ đứa con đến ngạt thở».(báo Time 2-8-1971)

Khi cuộc nội chiến ám ỷ tại Đông Hồi bùng nổ lên thành cuộc chiến Ấn Hồi, thảm cảnh chưa chấm dứt. Máy bay của Ấn (phần lớn là kiểu Mirage III của Pháp cung cấp) đã bом vào một trại cô nhi ở gần Dacca. Trên trang báo này quý vị thấy hai xác chết trẻ thơ đê trên hành lang cô nhi viện.

Nhưng kinh khủng hơn nữa là các cuộc trả thù. Trong 58 triệu dân ở Đông Hồi có 1.500.000 người thuộc giống Biharis, nghĩa là không phải giống Bengali. Triệu rưỡi người này bị dân Bengali thù oán vì đã cộng tác với quân Tày Hồi trước đây. Quân du kích của Bangla Desh đã bao vây từng làng của người Biharis để giết chóc hoặc tuyệt lương thực cho chết đói. Hàng trăm trẻ thơ vô tội lại bị tàn sát !

Dân Bangla Desh còn muốn trả thù cả 60 ngàn quân Tày Hồi này đang bị bắt làm tù binh. Lòng thù hận ngùn ngụt bốc lên, đến nỗi tướng Aurora tư lệnh quân Ấn phải cho phép hàng binh Hồi được giữ súng để tự vệ ! Chuyện đó chưa từng xảy ra trong các cuộc chiến tranh !

Thù hận này sẽ để ra thù hận khác, theo luật oan oan tương báo !

Còn thù hận là còn chiến tranh. Còn chiến tranh là còn những trẻ thơ vô tội bị đọa đầy ! Không cần phải sang tận xứ Bengale mới biết điều đó. Nhìn những trẻ vô tội bị đọa đầy này quý vị độc giả có thể suy nghĩ nhiều. Nhà văn Albert Camus viết trong cuốn La Peste : « Tôi từ chối yêu mến sự sáng tạo trong đó những đứa trẻ bị đầy đau khổ ». Bệnh dịch hạch của Camus chính là biểu tượng một thế giới chiến tranh !

VƯƠNG HỮU BỘT

HÃY THỬ TÀI NHẬN XÉT CỦA BẠN.

Độc giả của tuần báo Đời vẫn được dự luận coi là thành phần độc giả ưu tú. Một tài tử điện ảnh mới nói với một phái viên báo Đời : «Nghe nói có tuần báo nào muốn viết về mình là tôi lại sợ run lên. Nhưng nghe nói đó là tuần báo Đời thì tôi yên tâm. Độc giả của quý anh thuộc thành phần chọn lọc, chắc chắn các anh phải viết đúng đắn, đúng hoàng».

Đề thử coi tài nhận xét của quý bạn ra sao, chúng tôi xin mời bạn quan sát 5 bức hình của các chính khách quốc tế dưới đây. Toàn là những nhân vật lừng danh trong mấy năm nay. Mời bạn chọn 5 tên nhân vật trong số các nhân vật

kè tên dưới đây để ghép vào 5 bức hình.

- 1) De Gaulle, cố tổng thống Pháp
- 2) Brejnev, tổng bí thư Cộng Sản Nga
- 3) Willy Brandt, thủ tướng Tây Đức
- 4) Sadate, tổng thống Ai Cập
- 5) Nixon, tổng thống Hoa Kỳ
- 6) Golda Meir, thủ tướng Do Thái
- 7) Bandaranaike, nữ thủ tướng Sri Lan
- 8) Pompidou, tổng thống Pháp
- 9) Moshe Dayan, tổng trưởng Quốc Phòng Do Thái
- 10) Abrams, tư lệnh quân Mỹ ở VN



Bạn ghép các bức hình và tên nhân vật rồi, xin gửi về tòa soạn 145 Công Quỳnh Saigon. Ban đọc ở Saigon xin mang thẳng tới tòa báo trước ngày thứ bảy 25-12, còn bạn đọc ở tỉnh xin bỏ thư trước ngày thứ sáu 24-12 để tòa báo kịp nhận thư. Chúng tôi sẽ đăng tên các bạn trùng giải với quà tặng.

Xin chú thích thêm : Các bức hình này là tác phẩm của nhà vẽ hý họa lừng danh Bob Van Den Born, một họa sĩ người Hòa Lan, sinh năm 1927 ở Amsterdam. Ông chuyên vẽ hý họa trên các tờ báo Đức. Các bức hình này trích trong báo Die Zeit (thời báo) xuất bản ở Hamburg Tây Đức.

Đi nhìn B-52 dội bom trên đất Kampuchea



Một cột khói cuộn cuộn bốc lên, một cột lửa cuộn cuộn kế tiếp, một cột lửa, một cột lửa, rồi một cột lửa. Các cột khói liền tay nhau tỏa rộng thành một màn khói màu sương đục vuông vắn như một tấm khàm mà kích thước cứ nở đều.

Màn khói càng lúc càng đục rời biến dạng, không còn hình thù gọn gàng nữa, nhưng vẫn bốc cao lên ngùn ngụt.

Chiếc máy bay đưa chúng tôi đi cứ phăng phăng tiến trong tốc độ hai trăm cây số giờ mà vẫn không thấy mục tiêu «màn khói» xé dịch bao nhiêu.

Ông sĩ quan ngồi bên dáng chừng hiểu cái ý bắn khoan của tôi. Ông ấy quát vào tai tôi : «Xa hai mươi cây số đấy». À ra như thằng bé con chạy theo mặt trăng hồi còn nhỏ. Chạy hoài chạy hoài mà vẫn trông thấy ông trăng ở ngay trên đỉnh đầu mình. Có ở xa thế mới an toàn và trông thấy đầy đủ mục tiêu rộng 3 cây số vuông của phi tuần B-52 với tấm màn khói đang bốc lên. Toàn cảnh đúc gọn lại vào một góc đằng sau cửa kính con tàu một bên cánh tay viên hoa tiêu phụ.

Mới nã giờ trước đây cánh cửa con tàu đóng lại nhanh nhẹn cho chiếc trực thăng của sư đoàn 3 Không quân bốc lên lẹ làng trong giây phút đã lơ lửng trên bầu trời núi Bà Đen trong tiếng động cơ lầm. Con tàu này cửa đóng kín ẽm à khắc hẳn mọi chuyến trực thăng tái thương liên lạc tiếp tế khác ầm ầm vang động : phi vụ của vị tư lệnh hành quân vừa cất cánh tại Bộ Chỉ huy tiền phương ở Tây Ninh trực chỉ Quốc lộ 7 về hướng Bắc trên đất Chùa Tháp nơi hai vạn quân miền Nam đang quần thảo với 3 Cộng trưởng Bắc Việt.

Đập đập ngón tay xuống cái bàn đồ bọc plát-tich xếp gọn đặt trên đầu, một tay gõ cái ống nghe trên đầu đặt xuống lưng ghế, vị sĩ quan ban nãy quát to lên : «Đây, nó bỏ ở chỗ này», tay ông ấy chỉ vào một lỗ xanh um



trên màn giấy chỉ chít những dòng số như tờ kết quả sổ số kiến thiết, lại dày đặc những cái tên nghe vì vút bỏ xù : Sông Hồng, Long Cầu, Bạch Mã... Hóa ra đó là dấu hiệu ghi rõ tình hình các đơn vị địch và ta trong vùng, kèm theo bì danh các cứ điểm. Hồi năm ngoái khi phong trào bán băng nhạc do các ca sĩ phòng trà vừa phát lên, các bản đồ hành quân của Thủ quân lực Chiến ở Neak Luong còn có đầy những mỹ danh các giọng hát nổi tiếng ở Saigon bắt kè là tên nhạc hay cải lương. Nghe ông Phúc Trâm Chúa của Tiểu đoàn Trâu Điên từ Prey Veng gọi máy

đi thật là «ác liệt» : «Lê Thu, Lê Thu đâu ? Đây, Khánh Ly đây. Cảnh xả láng cho xem cái coi. Mặt sáng quá mà !»

Hai căn cứ gọi nhau phổi hợp mà nghe cứ như ở sông xi phè náo đó của Saigon nứa đậm về sáng vì hai cái cò ca sĩ lừng nhất nước này 1 cò thì nồi đánh đam mê xi phè, còn 1 cò thì chả gì cũng từng được đòi gân cho cái tiếng là «giọng ca xả láng». Một căn cứ ở bên ngoài Nixon Line giục yểm trợ pháo binh từ căn cứ ban rót sang viễn ngoài đường giới hạn 60cs, quân Mỹ không can dự vào.

Người phụ nữ thành công nhất... trong việc giúp những phụ nữ khác thành công



Madame Cầm Thạch người phụ nữ nổi tiếng về sắc đẹp và làm đẹp



Nghệ thuật làm đẹp của M.V. Cầm Thạch



Người đẹp và tấm gương

Muốn thành công trong bất cứ lãnh vực nào, người phụ nữ cũng cần phải có sắc đẹp. Người ta vẫn lầm tưởng rằng chỉ có các tài tử điện ảnh ca sĩ... mới cần có sắc đẹp để thành công. Quan niệm đó sai hoàn toàn. Những nữ hành khách, những người nữ thường già cho tới những nữ kỹ giả v.v.. cũng cần phải có nhan sắc thu hút được cảm tình của mọi người, mới dễ thành công trên đường sự nghiệp.

Nói tóm lại là sất đẽ: quả là yếu tố quyết định sự thành công của người phụ nữ.

Và khi nhận xét như vậy, chúng tôi thấy Madame Cầm Thạch là người phụ nữ đã thành công nhất trong việc giúp những người phụ nữ khác thành công.

Tọa lạc tại tầng dưới của một building, thẩm mỹ viện Cầm Thạch gồm hai phòng xinh xắn có gác máy lạnh, để tiếp khách và sửa sắc đẹp như sửa eo lớn làm nhỏ, cắt nốt ruồi, vá sẹo, fast peeling (lột nhẹ), deep peeling (lột nặng), nám, nhàn, trang điểm, làm mặt, hút mụn, cà mặt rỗ, v.v.

Cơ sở chính của TMV Cầm Thạch còn gồm phòng giải phẫu, phòng hậu giải phẫu, phòng máy móc sửa sắc đẹp. Tất cả đều được trang bị bằng những dụng cụ tối tân như các phòng giải phẫu thẩm mỹ Âu Mỹ, gần kề ngay bên địa chỉ mỹ viện.

Suốt thời gian ngồi nói chuyện với chúng tôi, Bà Cầm Thạch luôn luôn phải xin lỗi, đứng dậy tiếp khách mời vào. nhìn bà Cầm Thạch nói năng ngọt ngào, luôn miệng cười duyên, niềm nở và lịch sự với khách hàng. Tôi chợt hiểu tại sao mỹ viện này lại có nhiều tiếng tăm và đông khách. Tuy nhiên từ té, chiêu chuộng khách hàng đó không phải là ưu điểm duy nhất của bà Cầm Thạch mà tài nghệ và sắc đẹp lộng lẫy, quý phái của bà đã giúp bà sớm nổi tiếng như ngày nay.

Bà Cầm Thạch đã cho biết những đặc điểm của mỹ viện mình: «Chúng tôi mở đã lâu. Có tín nhiệm với nhiều thàn chủ nên người này giới thiệu người kia, mỹ viện mới được tiếng như vậy». Theo dư luận của đa số các bà, các cô thường đi sửa sắc đẹp cho biết thi tại Saigon này, chỉ có bà Cầm Thạch là người đã tốt nghiệp về khoa sửa súc đẹp mà thôi. Cầm Thạch đã học ba năm tại các đại học thẩm mỹ Warflynn Beauty College và Cinderella Beauty Institute tại Hoa Kỳ. Ngoài ra bà Cầm Thạch còn đi tu nghiệp rất nhiều lần tại các thẩm mỹ viện Nhật Bản. Khi muốn nói tên các nơi bà chủ đã tu nghiệp, cô phụ tá phải dò hỏi sơ ra mới nhớ hết: nào bệnh viện Jujin, nào thẩm mỹ viện Shiseido, rồi Yamanou, và Hibuya và Tokyo.

Trình bày về ngành giải phẫu thẩm mỹ, chủ nhân Mỹ viện Cầm Thạch tiết lộ bà đã mới được hai bác sĩ chuyên môn rất giỏi về khoa Plastic Surgery» cộng tác. Đó là các Bác sĩ Đỗ Ngoc Thụ và Từ thị Mỹ.

Từ việc thường như cắt mắt 1 mí thành hai, sửa mũi thành dọc đưa, cho tới những việc khó như giải phẫu ngực, căng da, và các胎 bẩm sinh.., hai bác sĩ Thụ và Mỹ đều thực hiện được dễ dàng. Bà Cầm Thạch cho biết các kiểu mũi do thẩm mỹ Viện, của bà sản xuất, không khi nào bị méo hay nhìn dưới ánh đèn thấy trong suốt như các nơi khác. Có 1 điểm cần phải nhấn mạnh là kỹ thuật thay da mặt hoàn hảo để làm cho các bà, các cô trẻ tại hàng chục tuổi và đẹp mãi mãi.. là một việc làm rất khó khăn trong nghệ thuật làm đẹp,

đòi hỏi một khả năng tinh vi, một sự thông minh đặc biệt và một kinh nghiệm già dặn. Hiện tại, ở Việt Nam, bà Cầm Thạch là người nổi tiếng nhất đã thành công rực rỡ về khoa thay da mặt của phụ nữ.

Trong lúc đang nói chuyện, chúng tôi được chứng kiến cảnh lột da mặt tại chỗ của bà X. Sau năm ngày tới làm thuốc, hôm nay bà X tới xông thuốc lần chót rồi lột bỏ lớp da cẩn cõi. Bà X được đặt nằm trên giường và bà Cầm Thạch với bàn tay khéo léo, đã gỡ từng mảnh da cũ trên mặt bà X. Những mảnh da hư trộng giống như miếng bánh trắng bị bóc dần để lộ lớp da non trắng muốt, nhẵn nhụi và mềm mại, y như «baby skin».

Bà X khi ngồi dậy soi gương, luôn miệng khen ngợi nữ chủ nhân Cầm Thạch: «Vậy là chồng tôi hết chè tội da cóc săn sùi nữa!». Bà Cầm Thạch tiếp lời: «Rồi coi, ông sẽ tới cảm ơn tôi cho mà xem.»

Gọi bất cứ ai tới mỹ viện cũng bằng danh từ «người đẹp», bà Cầm Thạch quan niệm sắc đẹp và duyên dáng là «khi giờ» tôi cần thiết cho đàn bà. Muốn chinh phục hay giữ chân người đàn ông, người phụ nữ trước hết phải đẹp cái đã!

Quay sang chúng tôi, bà Cầm Thạch, một trong những người đẹp của đô thành, tươi cười nói: «Nhớ tới đây mỗi khi muốn sửa sang gì, nhé..»

Trong nghệ thuật làm đẹp, giúp các bà, các cô — từ những ca sĩ tivi, tài tử ciné, nghệ sĩ cải lương, cho tới các vị mệnh phụ phu nhân dễ dàng thành công trên đường đời, có thể nói rằng bà Cầm Thạch đã là người thành công nhất tại Việt Nam.

VIETNAM ADVERTISING AGENCY
(Công ty cổ phần Quảng Cáo)



Nói chuyện với Đầu Gối

(TIẾP THEO TRANG 5)

rộng lớn hơn bất cứ triều đại Nga Hoàng nào khi xưa. Có lẽ vì tín ngưỡng Mác Xít có vẻ hiếu chiến và được tổ chức chặt chẽ hơn Chính Thống Giáo của thời các Nga Hoàng.

Nói theo Nga, để quốc Tàu phục hưng sau 100 năm bị lép vế cũng phải tung ra 1 tín ngưỡng mới là chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Nhưng Mao trạch Đông không có râu, không có đủ tư cách để trở nên một «giáo chủ», dù là giáo chủ của một tín ngưỡng duy vật (Ta xem lại hình thi thay các vị «giáo chủ» kề cả Kare Marx và Lénin đều nhiều râu cả — trừ đức Phật ngài cao râu nhưng đức vua Asoka lại nhiều râu lâm, mà chính vua Adoka mới tạo nên một vương quốc vĩ đại.

ÔNG ĐẠO CẤY

(viết thay KHA TRẦN ÁC)

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

Phát minh từ đời nhà Lý (V.N.)
kinh nghiệm đã 800 năm! Linh
diệu phi thường!

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại.
Của người giòng họ. Cũng được kể
nghệ. Phát triển tại các quốc gia
cư trú Hải Ngoại.

— «Bí Pháp» của giòng họ
Nguyễn Quang già truyền ở Bắc
Việt Nam.

KIỆN TOÀN BỘ RĂNG!
CHỐNG HỌA NHỒ RĂNG! (Coi
tua rõ. K.S. 1387 — 1965).

THUỐC HAY GIÁ RẺ: Phụng sự
quê hương V.N. Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phụ vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC:
Cao 50\$, Nước 35\$ sấp lén. Đồng
Nam Á: Cao: 500\$ — Ngoài
ĐNA; — giá còn lén tùy đường
Hàng Không Quốc Ngoại. NAM KÝ
1083A Đại lộ Hậu Giang và 270
Rạch Cát. (cây sảng Shell
Nga Năm — Mũi Tàu Phú Lãm
Cholon). (Cua Hậu Giang — Rạch
Cát)

Đi nhìn B-52 bỏ bom trên đất Chùa Tháp

(Tiếp theo trang 48)

Năm nay tuy không có quân bộ Mỹ tham chiến nhưng tàu bay Mỹ thì được chơi lúp nhát là kè từ đầu tháng 12 khi ông Lon Nol xóa bỏ mức hạn chế oanh kích xuống các đồn điền cao su mènh mông của Pháp, nơi mìn lưới thảo mộc âm u dày đặc che chở cho hết trung đoàn này đến trung đoàn khác của Bắc Việt liên miên thao túng hết Đông bộ sang Tây bộ xứ Khô-me. Cũng năm nay các cánh quân cơ hưu và tăng phái của quân đoàn 3 có cái hành tung tiến thoái linh hoạt như một tay mè mà chược «coong» bài bay bướm hoa cả mắt người quan sát là cái đám phóng viên vắt và chạy hết đầu nọ sang đầu kia trên đường tuyến dài cả trăm cây số của mặt trận đường số 7.

Vừa nghe nói có Dù và Thiết Kỵ chọc vào Đam be thì đã có tin lui ra cho B-52 đánh phá tung bừng xuống các tiêu đoàn tăng viện từ Chup kéo sang. Tin 6000 quân của Biệt Động vừa thọc vào Chup mới nghe được đã có tin lui ra thọc vào mũi khác phía bắc Chup trong khi có tin «kỹ thuật» cho hay cộng quân tăng viện từ bên kia sông Mè Kong chán trở vờn bắt quân Kampuchia đã trở lại và chịu trận mưa bom B-52 tại Tabao.

Mở ra những tám thám

Trận chiến vào quãng cuối năm son Heo này giữa hai đoàn quân Saigon-Hà Nội trên đất Kampuchia thoát nhiên linh động và bí ẩn, đầy nét rinh rập co duỗi vô thường. Hai địch thủ gồm nhau như tay đánh bạc lầm nhìn vào tay kẻ tráo bài ba lá trong cành bạc với vàng khuất mắt thầy chùa ven hè phố Lè Lợi. Rõ ràng là địch thủ minh chỉ có ba lá bài, trao đi trao lại, cứ lầm lầm nhìn cho kỹ rồi đánh ra một tiếng bạc là có thể thỉnh ngay một đòn hung Đao về. Thế mà lạ lùng sao tiếng bạc cứ gọi là ăn chắc ấy vẫn cháy túi như thường. Ở chiến trường ngoại

một mục tiêu như vậy ở quãng giữa Chrum và Chup, chỉ cách ven rừng Chup 4 cây số ngắn ngủi. Phi tuần B-52 đến đó và tạo ra cột khói đầu tiên lúc 12g5 phút.

Trên trực thăng nhìn xuống

Chiếc trực thăng cứ lùi lùi xé dịch trên 2 ngàn thước cao hướng về phía Tây trên đồn điền Chup xanh um. Màn khói trên mục tiêu ba cây số vuông xé dịch dần xuống ngang hông con tàu, cứ rộng dần, dày đặc mãi lên. Bấy giờ đã là 12g 15. Mười phút đã trôi qua. Các sinh hoạt, nhân văn bèn dưới màn khói đó, phút này còn lại gì? Nhưng mà trước hết, có những cái «nhân vău» gì ở dưới đó? Chỉ thấy khói tỏa dày lan rộng mãi và bốc cao hơn. Một vùng khói dài không thẳng cạnh, từ từ lui dần sau con tàu — Không phải là cái hình nấm ở Hoành đảo, ở Trường Kỳ bên nước Nhật. Cũng không phải là những cuộn khói phả lửa bốc thẳng cao lan man như bom xăng đặc. Lại càng không phải những tia khói vọt mạnh lên trời như mồi lẩn (con Rồng bay) A.37 hay A.I vọt lên sau một cú pitchke.

Ở đây chỉ có màn khói dày nhô nhò đục, biến sang đen, và bảy giờ lại chuyển thành màu hồng nhạt.

Con tàu vừa vượt khỏi ranh phia tây dài xanh um của Chup: ở đầu mũi tàu hiện ra ngã ba sông Mè Kong. Vùng nhà cửa lúc nhúc toát máu đỏ ngói nhà và đất phủ sa kia là Kompong Cham, thị trấn có 7 vạn dân Khô-me sáng nay đang mông gần 400 cây số vuông cao su. Mấy ngàn quân lợt vào đây chả thám tháp gì giữa một vùng hâu cằn địch mà chiến thuật chặn đầu chặt đít là sở trường. Nhưng đoàn quân này rồi sẽ phải triệt thoái bất chợt ra sao để hở ra một «tám thám» cho B-52 đắc triệt dụng. Tám thám» đây chính là 1 mục tiêu di chuyển của 1 đơn vị nào đó thuộc các Trung đoàn của 1 trong 3 công trường 5,7 và 9 trên đường bôn tập, phục kích, di động loanh quanh vùng rừng già đồng bộ Cửu Long nằm trong tứ giác giữa bốn đồn điền cao su mà tương lai đang có cơ được ghi nhận như là 4 tử diêm cho các cánh quân xâm nhập túi cuối «con đường mòn Ông cụ»: Chup, Đam be, Mimot và Krek. Trưa hôm nay, có

Cham khuất đì và lánh thở xanh um của Chup lại hiện ra. Bây giờ tấm màn khói đã biến thành cụm mây hồng nhạt với các đường viền lồi lõm. Có từng vệt đèn như bụi pha lẩn trong cụm mây hồng mỏng dần và lan rộng mãi. Cụm mây lại biến từ đầu con tàu xuống ngang hông, 12g30 rồi. Rõ ràng một đám mây hồng lẩn màu đèn tỏa rộng có đơn giữa bầu trời xanh ngắt vắng mây buồm trưa.

Không biết một người nào đứng dưới bình nguyên xanh um kia ngửng trong lén sê kinh ngạc làm sao khi thấy đám mây hồng cứ lớn mãi, cái đám mây hồng đèn bắt thường kia. Mà có người nào đâu đó trong khoảng bình nguyên dưới kia còn đứng nhìn lên? Kẻ đó là ai? Một con người vừa thoát hiểm cách kỳ diệu với một kỷ niệm khủng khiếp? Hay kẻ bàng quan. (Nào còn có người nông dân nào khắp miền này) Hay 1 tay phu đồn điền đang cao giọng nguyên rủa hay một cán binh của giao liên gác trạm nào vừa chối dậy sau cơn chấn động dị thường của cơn tai họa, từ trời giáng xuống do bọn «Mỹ Ngụ»?

Từ Guam đến Udon

Nhiều hồi chánh viên từng kể lại các vụ oanh tạc B-52 là moi khung khiếp nhất của họ. Cái vũ khí chiến lược chuyên dùng tải bom khinh khí chờ gần ngồi nô bay vòng vòng ngày đêm trên vòm trời địa cực phía Bắc chờ cho một cơn lôi đình nào của các ông Bạch Cung hay điện Cầm Linh bùng lên để đưa cả thế giới sang một kiếp mới bỗng chốc được mang qua Viễn Đông xài yểm trở bộ binh cận chiến và ngăn chặn xâm nhập trên cái rìa mỏng manh của lục địa Á Châu già cả chật chạp.

Mỗi lần B-52 bay lên từ Okinawa hay đảo Guam ngoài Thái Bình Dương hồi 65-66 mấy năm về trước tàu lưới Nga lờn vón trong hải phận quốc tế kè đó chuyên tin điện tới ngoài khơi Nam Hải đến các tàu lưới Nga khác tiếp vận loạn xạ vào túi rừng già miền Nam cho các đơn vị xâm nhập phản tán lung tung cả lèn để tránh thoát số phận mục tiêu (tám thám người). Sau này, khi chú Sam bắt đầu biết tiếc tiền

tiếc của tiếc xăng nhớt thi giờ cho xây luân phi trường mới B.52 tại Udon kè ba biên giới Lào Miền Thái thì công dụng B.52 càng có giá trị chiến thuật hơn nghĩa là càng được xài đều.

Bay ở Việt Nam cho các mục tiêu chiến thuật như vậy chả có gì là cực mật, các phi tuần B.52 khởi cầu kỳ pha trộn một hóa chất làm tan biến các vật khói trắng do các ống phản lực để lại trên không phận đó.

Tiếng ầm khoan thai

Ở vùng phi quân sự vào dạo Khê Sanh-Cồn Tiên bị bao vây pháo kích liên miên hồi 67 khi tôi hay có dịp ngồi ngóng Cari bou dài dài trong sân bay Nhan Biểu cạnh quốc lộ số 1 ở Quảng Trị. Hết giờ này sang giờ khác, cứ ngang lèn trời là trông thấy có hai ba vệt trắng cao tít mít chạy trên đó. Độ mấy phút sau có tiếng ầm nhẹ nhàng khoan thai từ xa dội lại êm dịu như tiếng basse khi vặn đến độ cực đại trên chiếc máy khuyếch âm trong căn phòng khách vắng vẻ. Thật là chả bù với tiếng đại bác 105 ly của dàn pháo cảnh sân bay ầm ầm rung chuyển cả căn phòng đợi sau mỗi loạt tiếng lệnh của một giọng pháo thủ chắc nịch nào. Chẳng biết mấy quả 105 inh tai kia tích sỹ được bao nhiêu chứ mỗi tiếng khoan thai ầm nhỏ nhẹ dội đến tai kia hẳn phải là một bài bi ca cho bao nhiêu con người, cả người mất đi, cả kẻ còn lại.

Sau một giờ mới tan

Còn tàu đột ngột quay nghiêng đi rồi đâm thẳng về phía cụm mây hồng lạc lõng. Mây hồng đã nhạt nhưng chưa tan đi, còn bốc cao mãi. Vậy là cụm mây chứng tích của cả trăm tấn bom à tám thám người mục tiêu nay đã lên cao tới ngang tầm bắn phi an toàn của chiếc trực thăng trên vùng đất có phòng không của địch. Sáu ngàn bộ, hai ngàn thước cao! Mây hồng lâm nhám đèn như má cô gái có tàn nhang nhiều quá. Không, không phải má cô gái. Đó là cái tám voan tang định các hạt đỗ trắng trùm lên mai tóc đen xõa vò hình nón. Đã 12g40. Hơn nửa giờ đã trôi qua từ khi cuộn khói của quả bom 750 kí

đầu rơi xuống ven rừng Chap lắc 12g5 phút trưa nay.

Cuối cùng hắn là nó phải tan đi cái đám mây lạc vị đó. Người bạn đồng hành am tường hơn, nói như hé vào mang tai: Sau 1 giờ nó mới tan hết lận». Sao lại lâu thế nhỉ? Một giờ thì các con người chạy trốn kịp thời dưới, kia giời lầm là mới di chuyển được ngoài mươi cây số. Hắn vẫn ở trong tầm nhìn rõ được cái ám ảnh kinh dị kỷ niệm một đời còn ở đằng sau lưng có mươi ngàn thước xa, hai ngàn thước cao. Cố mà sống, mà tồn tại đi. Mùng 7 Tết con Chuột này, ông Nixon đã tới Bắc Kinh rồi.

160 ngàn viên đại pháo

Trên đường về, dựa ngửa vào nệm lưng ghế, ngực ngực cái cỗ mồi dùi vỉ hai cái ống kính ánh dài thông rít mãi cái cỗ xuống cả giờ qua, tôi nhìn thấy cái phù hiệu trên vị sĩ quan ngồi bên: cái họng đại pháo chĩa thẳng lên trời xanh. Tôi giật mình nhớ lại con số của một vị thuyết trình về mức tác xạ ở mặt trận ngoại biên góc trời này đến hôm nay là 160 ngàn viên pháo.

Tôi nhởn dỗi hé tay vào cái phù hiệu định bên vai: «Minh bay thế này có sợ bị một viên nổ trong số một trăm sáu chục ngàn viên của ông nó tóm đúng vào không?»

Ông sĩ quan cười khẩy, tay đập mạnh vào các mày PRC 9 đặt giữa hai chân: «Đã có cái này rồi. Vả lại đã có liên lạc từ sớm. Ngay với bên phía B.52 cũng vậy. Yên trí mà».

Tôi đang lắng tai nghe một cách khó nhọc, bỗng dung cái cảm giác ú tai lắng đắng đột ngột chấm dứt. Tiếng động cơ và tiếng nói ở át xua vào tai. Thị ra trực thăng đang hạ thấp mau lẹ để đảo 1 vòng núi Bà Đen. Ả lực không khí đã giảm hẳn. Nhà cửa ngói đỏ, sông nước, ngọn cây và đoàn công voa đang chạy lướt dưới kia. Tôi sẽ về tới Saigon kịp trong chiều nay. Trong cái túi mây của tôi đang đ𝐞 dưới chân, có cái thiếp mời dự tiệc tân buddi tối khai trương lại Nhà Hàng Ca Vũ Kịch Trường Maxim. Tấm giấy ghi rõ có hơn một trăm nam nữ vũ công ca nhạc sĩ với các món ăn danh tiếng, các thứ rượu ngon ngoại quốc ..v..v...

SÁCH BAO MỚI

T.S Đời đã nhận được:

- KHÚC HÁT DÀNG ĐỜI : Tập thơ của TAGORE do Hồng Dung, Bích Thủy dịch

- NGƯỜI ĐẸP THÀNH ROME (Tôi làm đĩ), tiểu thuyết của Alberto Moravia, do Trần Văn Điền dịch, Sáng Tạo xuất bản.

- PHẨM LỤC VÀ HỎA TIỀN : Sách tìm hiểu cho thiếu nhi của Lê Văn Khoa, Thời triều xuất bản
- BÁO TUYỂN : Tập chí xuất bản định kỳ do Đặng Quốc Dũng, Thế Linh và nhóm văn hóa bốn phương chủ trương

- NGUỒN GỐC MÃ LAI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM : Tác phẩm khảo cứu lịch sử của tiêu thuyết gia Bình Nguyên Lộc, đọc say mê như tiêu thuyết, Lá Bối phát hành. Xin cảm ơn các nhà xuất bản và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

- NGƯỜI CHỨNG TRONG SÂN TRƯỜNG : truyện dài của Duyên Anh, Tuổi Ngọc xuất bản.

- BAY NGHÊNG VÒNG ĐỜI thi phẩm thứ 5 của Trần Thị Tuệ Mai

- LỜI DÀNG của R.Tagore bản dịch Việt Ngữ của Đỗ Khánh Hoan

CON CÁ MẮC CẠN nguyên tác Doãn Quốc Sỹ bản dịch Anh Văn và minh họa của Võ Đình.

SÁNG TẠO GIỚI THIỆU

Vào dịp đầu xuân này (dương lịch cũng như âm lịch), thay vì gửi đi tấm thiếp các bạn có thể dùng những sách của nhà xuất bản SÁNG TẠO làm quà tặng trang nhã :



Đọc giả báo ĐỜI muốn có thêm 1 tờ báo dầu tranh kịch liệt, chửi xả láng, mỗi tuần hãy mua:

ĐỜI

- Tuần báo đổi lập không biết «rết» !
- Tờ báo bị nhiều oan trái nhất lịch sử nhưng vẫn quyết liệt vùng lên.
- Tờ báo bị phủ đầu Ròng nghi ngờ của Phó râu Kêm nên bị tịch thu đều đùa.
- Mỗi tuần bạn hãy hỏi «kín» sạp báo, tìm mua cho bằng được. Đọc Tin Vịt khoái thiên thu, cười chảy nước mắt, xót đau vạn đại.
- Chủ nhiệm, chủ bút TÚ KẾU

THUỐC ĐIỀU KINH GYNOPAUSE

VIỆN BẢO-CHẾ: ODILIA PARIS

(DO HADZER BẢO-CHẾ TẠI VN)

Eri binh: THAY KINH CHẬM.

- KINH NGUYỆT ỈT.

- TUÔI HỐI XUÂN VÀ DÂY THI.

- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.

- ĐAU LỤC KINH KỲ.

DÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY



DYNACYTONE

Eri:

- GÂY ỐM.
- KÉM ĂN.
- THIẾU MÁU.
- YẾU GAN.
- MỒI MỆT
- LAO LỤC HỌC NHIỀU
- DƯƠNG THAI.



DO HADZER BẢO-CHẾ NHƯỢNG QUYỀN

KH 50' 70' 100' 200' 300' 500' 1000'

HEPACHAUT



VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA DÉ
MIN MANG

NƯỚC CỐT ARTICHAUT
NƯỚC CỐT GAN BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2

YẾU GAN
GÀY ÔM, MẮT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGÚA MÊ ĐAY
THIẾU MÁU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DUỖNG THAI
MỎI MỆT

Viên Bảo Chế HADZER



Nước Hoa

LA DÉESSE

747

757

Mùi hương thơm
Ngát ngão Quyến Rũ.

PHẨM CHẤT HÀO HẠNG
Hợp với mọi lứa tuổi.

CÓ BẢN TẠI CÁC TIỆM MỸ



Vitac

500

Bồi bổ gan cốt - Tăng cường sức lực



Ở các nhà
thuốc tây có bán

Các nữ Minh Tinh thượng thặng màn ảnh sân khấu :
**Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Phương Liên, Như Ngọc,
Hồng Nga, Lệ Thủy, Kiều Mai Lý, Ngọc Tuyết...**

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU :

Thẩm Mỹ Viện
CRYSTAL
NGÔ VĂN HIẾU

Do bà Ngô Văn Hiếu, tốt nghiệp các viện đại học thẩm mỹ Nhật Bản, Pháp Quốc, Hoa Kỳ
diều khiển.

Số 101 Công Lý — Saigon — lầu 1
(Thương Xá Tam Đảo) Đ.T. 99.594



Đặc biệt

- Lột da mặt và căng da mặt để trẻ lại 20 tuổi,
- Mắt một mí thành hai mí
- Mũi thấp thành mũi dọc dừa
- Má lúm đồng tiền, cằm chẻ, môi trái tim
- Ngực lép, ngực xệ, trở nên căng phồng hấp dẫn
- Giải phẫu thẩm mỹ và giải phẫu các tật bẩm sinh
- Trang điểm cô dâu, dạ hội, truyền hình

BẠCH TUYẾT :
«Cải Lương Chi Bảo»

Mỹ viện Ngô Văn Hiếu là nơi chúng tôi thường xuyên lui tới để được săn sóc về thẩm mỹ và hóa trang. Nhờ đó chúng tôi giữ được sự trẻ trung tươi đẹp và cảm tình nồng nhiệt của quý khán giả.



Với sự cộng tác của nhiều bác sĩ chuyên môn về thẩm mỹ, quý vị sẽ hài lòng vì được sửa sắc đẹp hoàn toàn hợp với khuôn mặt và vẻ đẹp sẵn có của quý vị.



Bianca mát nhu nước suối
trong nguồn chảy ra