

ĐỒI

110

Về Miền Trung

Wasan
DS 531
D 642 +

SHU PEI-PEI

舒佩佩

SỐ ĐẶC BIỆT
Giáo Sư
Nguyễn cao Hách

NÓI VỀ CÁC VẤN ĐỀ
NÓNG HỜI
KINH TẾ
TÀI CHÁNH



ĐỜI

110

DẶC BIỆT : VỀ MIỀN TRUNG

- MIỀN TRUNG : KHÍ THẾ ĐẦU TRANH MỚI SAU TRẬN BẢO HESTER VÀ BIỆN PHÁP KINH TẾ MỚI CỦA CÁCH MẠNG MÙA THU :
nguyễnvàminh
- TRÁI TIM MIỀN TRUNG : phanuhuyburtle
- NGHE KÈ O TÀU QUAN : đỗquýtoan
- VIẾT VỀ MIỀN TRUNG : trầnhoithur

2

CHÁNH TRỊ

- TRUNG LẬP ĐÔNG NAM Á : lýdainguyen
- GIÁO SƯ NGUYỄN CAO HẮCH TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÁNH VÀ KINH TẾ HIỆN NAY : anhdien
- TƯƠNG LAI ĐEN TỐI : đời
- CHỐNG QUYỀN THIỀ CỦA ĐÀN ÔNG : tèđè

3

VĂN NGHỆ

- CÁNH HOA CHÙM GỦI : quynhdao
- KẺ BÁN MÁU : nguyễnthuylong
- THẦN THOẠI NHẬT BẢN : doanquoccsy
- BẾN MÙA NGÂU : cuonglichien
- NHỮNG NỮ KỊCH SI HIỆN ĐẠI : phạmnga
- VỎ : hoànghàithủy

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHỦ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỒ BUỒN TINH HOA • CƯỚI QUÊN ĐỜI ĐỘI • MỘT VÒNG THẾ GIỚI • TINH HOA ĐỒ BUỒN • TÌNH SỐ ĐỜI

ĐỜI	NĂM THỨ BA	SỐ 110	TUẦN LỄ TỪ 25-11-1971 ĐẾN 2-12-1971	GIÁ 50đ
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323	Chủ trương biên tập CHU TỦ và nhóm Sóng	Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON		

dầu tranh cho đổi

TƯƠNG LAI ĐEN TỐI !

Một hộp sữa lên giá từ 65 đồng tới 105 đồng. Một tạ gạo nhập cảng từ hơn 4000 lên 6000 đồng. Rau, thịt, cá tôm, không phải nhập cảng, cũng lên giá theo.

Chánh phủ tăng phụ cấp đắt đỏ cho công chức quan nhân được hơn một ngàn đồng. Số tiền đó vừa đủ để bù vào nửa bao gạo tăng giá (nếu một tháng cả gia đình chỉ ăn nửa tạ gạo). Còn tiền mua rau, mua sữa, mua đường, mua dầu, mua than kiềm đâu ra? Còn công nhân và tư chức, có chủ nhân nào tăng lương cho họ?

Đó là hình ảnh của cuộc Cách Mạng Kinh Tế (sic) mà chánh phủ đang hô hoán.

Cuộc Cách Mạng nào cũng làm cho một số người bị thiệt thòi và một số người khác được hưởng thụ. Sau các biện pháp Kinh Tế kêu là Cách Mạng vừa qua, ai được hưởng? ai bị thiệt? Nhìn đâu ta cũng thấy câu trả lời. Tất cả những người tiêu thụ từ nay sẽ phải thắt lưng buộc bụng, trả tiền nhiều hơn và được hưởng ít hơn. Còn giới chủ nhân, tư bản thì hân hoan đón mừng các biện pháp kinh tài mới.

Căn bản của cái gọi là Cách Mạng Kinh Tế nằm trong thông điệp của Tòng Thống đọc trước Quốc hội ngày 15.11.1971.

Tòng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói :

«Tôi muốn nhấn mạnh chủ trương Kinh Tế căn bản mà chánh phủ sẽ áp dụng.

Chúng ta mở mang kinh tế Việt Nam theo đường lối tự do kinh doanh, được coi là đường lối hữu hiệu nhất và phù hợp với lý tưởng tự do dân chủ mà chúng ta lựa chọn.»

Dù Tòng Thống có ca ngợi đường lối Tự Do Kinh Doanh bằng những viễn ảnh hào hoáng thế nào chúng ta cũng thấy rằng đường lối đó có nghĩa là chế độ Kinh Tế tư bản sẽ bao trùm lên Kinh tế miền Nam này.

Câu hỏi là với một tình trạng quốc gia chậm tiến về Kinh tế, phân hóa và thối nát về xã hội, thì đường lối Kinh tế tư bản có phải là đường lối «hữu hiệu» nhất và «dân chủ» nhất hay không?

Câu trả lời còn đợi thời gian. Chúng ta còn chờ coi đạo luật về đầu tư sáp biều quyết ở quốc hội có biện pháp nào đối với tư bản ngoại quốc bồi tiền vào khai thác công nhân và nguyên liệu xứ ta, có biện pháp nào bảo vệ người nghèo, người yếu khởi bị người giàu mạnh bóc lột. Chúng ta còn chờ coi đạo luật mới về thuế lợi tức có thể hiện nguyên tắc «người giàu đóng góp nhiều, người nghèo đóng góp ít» hay không.

Trong khi chờ đợi, chúng ta rắn è cổ ra gánh chịu cuộc «phá giá trá hình» đồng bạc Việt Nam, từ hối suất 118, lên 275 rồi lên tới 400 đồng một Mỹ Kim. Cuộc phá giá trá hình đó là hệ quả của đạo luật 10/70 cho phép thiết lập Thị Trường Song Hành mà quốc hội trước đà «khoán trắng» cho Hành pháp tha hồ篡定.

(XEM TIẾP TRANG 21)

Yêu
Đầu Gối vừa đọc xong bản phác cảnh phim «Yêu» sẽ khởi sự quay trong tuần tới. Cách đây mấy ngày Đầu Gối gặp Văn Quang, tác giả Chân Trời Tím, Văn Quang hỏi về quay phim «Yêu» chuẩn bị tới đây rồi, và cảnh cáo Đầu Gối:

— Anh đừng vội lạc quan. Phim Chân Trời Tím là phim chiếm kỷ lục về số khán giả, vậy mà có chuyện «Chân Trời Tím» của mình trên màn ảnh, tôi ngưng cung người, chỉ muốn đón thở. Chuyện «yêu» của anh không có máy bay, tàu bò như Chân Trời Tím, lại càng khó thực hiện. Tôi sợ chuyện yêu đưa lên màn ảnh, sẽ biến thành l

hài kịch yêu đương kệch cỡn, thì anh chỉ có việc khóc. Nhất là phim Yêu lại do Đỗ Tiến Đức làm đạo diễn tài e thẩn bại, Đỗ Tiến Đức là 1 nhà văn chưa có nhiều kinh nghiệm về đạo diễn. Hai nhà văn thực hiện phim Yêu, đúng là các ông uống thuốc liều. Nghe Văn Quang nói, Đầu Gối quá là có ngán. Nhưng đọc bản phác cảnh do đạo diễn Đỗ Tiến Đức viết đưa cho Đầu Gối, Đầu Gối lại thấy tin tưởng trở lại. Tin tưởng phim «yêu» sẽ không làm những ai đã đọc «yêu», thất vọng.

Tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ. Duy có vai Đạt và vai Thúc thì chưa có sự quyết định rõ rệt vì đạo diễn chưa biết chọn ai trong số 5, 7 người được giới thiệu. Cố người giới thiệu Mai Thảo. Nhưng cái gương mặt của Mai Thảo lợn quá. Có người giới thiệu Hoàng Hải Thủy. Nhưng Hoàng Hải Thủy có vẻ diễn trai quá, «play boy» quá, có người giới thiệu Thiếu tướng Ng. Cao Kỳ! Nhưng bộ râu của thiếu tướng không ổn! Bạn đọc quen biết ai có thể thủ vai chủ Đạt, xin gấp giới thiệu dùm. Cố vai Thúc thì đạo diễn Đỗ Tiến Đức bảo Chu Tử đóng, nhưng Chu Tử không nhận vì sợ «xúi quẩy» sẽ chết như nhân vật Thúc trong truyện Nhái; là lúc này Chu Tử đang da yếu nên anh sợ đóng xong phim chưa kịp coi phim, đã ngóm cũi tỳ. Đỗ Tiến Đức mời Đoàn Châu Mậu thử vai Thúc và anh Mậu đã nhận lời:

Còn một vấn đề nữa cần trưng cầu ý kiến bạn đọc: Nên

quay phim màu hay phim đen trắng?

Đỗ Tiến Đức thì chủ trương quay đen trắng, Chu Tử thì thích phim màu, phim đen trắng đòi hỏi các tài tử phải có nghệ thuật diễn xuất thật bảnh, với phim màu, nghệ thuật diễn xuất của tài tử dù nhàng nhàng cũng còn có người coi. Vậy bạn đọc ra phim gì?

Đầu Gối phải gấp tốc đi «Ao Bà Ông» coi quay cảnh đầu tiên của phim Yêu, lại bị run tay viết không ướt, nhờ Kiều Phong viết tiếp mục của Đầu Gối kỳ này.

Run tay

Ông Đầu Gối giờ bàn tay trái run lật bật ra, thuyết phục Kiều phong:

— Ông viết giúp tôi bài kỳ này. Mai tôi phải vô chà thương năm, cái tay nhức nhối mê quâ.

Tay trái ông Đầu Gối thì có khi nào không run. Nhưng khi ông Đầu Gối giơ nó vào sát mắt ta, trình diễn một màn run tay gros plan thì càng khiếp lâm. Trông rất đáng kinh.

Tuy nhiên, ông Đầu Gối đã dùng bàn tay run đó vào việc trốn viết bài hơi nhiều nên KP chất định tỏ sự kịch liệt nghi ngờ.

Thời tiết, khí hậu lập tức bị lôi ra chửi. Ông Đầu Gối cho biết cái lạnh đã làm ông nhức nhối trong xương. KP xiêu lòng. Bài nói chuyện với Đầu Gối bèn được đặt lên bàn hội nghị. Sau khi bàn cãi, có kẻ bót một thêm hai, KP chấp thuận viết giùm ông Đầu Gối một trang. Trốn được một kỳ bài, ông Đầu Gối hi hứng và nhà thương cùng cái tay run.

Người chống đối bót vát và hơn bảy giờ, phe ta chỉ cần ngồi cầu



KHA TRẦN ÁC

Thưa quý vị bác sĩ.

Nếu quý vị phải tiếp đón một thân chủ ủ lì, không chịu nghe lời dỗ mày, bởi thế nhà nước vẫn soạn thảo những kế hoạch dài hạn năm, mười năm. Con chuyện cũ việc trợ thi đã gây náo loạn trong dân chúng.

Chuyện lừa binh coi bì chưa dễ mày, bởi thế nhà nước vẫn soạn thảo những kế hoạch dài hạn năm, mười năm. Con chuyện cũ

việc trợ thi đã gây náo loạn trong dân chúng.

Chúa Áo Quang tuy chống đối ác liệt, nhưng nhiều nhà sư vẫn ngày thọ tin tưởng rất nhiều ở những lời tuyên bố. Bởi thế mới có vị hoan hỉ lên tiếng hỏi: «Viện trợ bị cúp rồi đấy, để chờ xem có ai ra đi một phát chàng».

Nhà chùa cứ việc nhẫn nhục chờ, chẳng có ai sửa soạn lên đường đâu. Chỉ có T.T tà tà đi ra trước Quốc Hội để làm cuộc Cách mạng mùa thu.

Cách mạng xong, người ta thường cố quên, cố xi xóa chuyện cũ, cũng như sau 1-11-63 nhiều người bỗng quên mất mình là gốc Cần Lao gốc. Vậy cái gì xảy ra thời tiền cách mạng, chúng ta coi như nó thuộc chẽ độ cũ.

Bây giờ kể như Tòng Thống là lãnh tụ cách mạng.

Rút cục, chuyện cúp viện trợ chỉ làm cho Mỹ thiệt thòi. Mỹ bị Tòng Thống VN khinh.

Tuy nhiên cho tới nay Mỹ vẫn chưa hề thay đổi về chuyện bị khinh.

Quốc tổ

Nói đến chuyện khinh trọng không dừng lại làm phiền lòng tờ Hùng Vương.

Tôi lèu bêu, không mảnh đất cẩm dùi từ lâu rồi, may đâm con cháu

(Xem tiếp trang 53)

Thượng khách của Đời

Giáo Sư
NGUYỄN
CAO HÁCH
TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ
TÀI CHÁNH và KINH TẾ
HIỆN NAY

● ANH ĐIỀN phỏng vấn

Giáo Sư NGUYỄN CAO HÁCH
Thạc sĩ Kinh tế Học, nguyên Khoa
Trưởng Đại học Luật Khoa Saigon.
Khoa Trưởng Cao học Chính trị
Kinh doanh Đại học Đà Lạt, Phó
Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Xã hội.

LTS : Để giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về các biện pháp kinh tài được ban hành trong tuần qua và xa hơn, về các kế hoạch, đường hướng phát triển quốc gia trong trường kỳ, phái viên Đời mới đây đã đến tiếp xúc với giáo sư Nguyễn cao Hách và giáo sư, dưới nhãn quan của một nhà kinh tế học, đã trình bày một số ý kiến như sau :

Tự do kinh doanh

Theo giáo sư Nguyễn cao Hách cho tôi nay, danh từ Tự Do Kinh Doanh vẫn chưa được chính quyền làm sáng tỏ ý nghĩa. Hiểu theo một nghĩa, tự do kinh doanh có thể là mở rộng xứ này cho các nhà kinh doanh ngoại quốc vào khai thác. Hành động này, ngoài những bất lợi cho ta đương nhiên phải có, cũng còn là một cơ hội đem đến việc làm cho công nhân người mình, và tài nguyên quốc gia có cơ hội được khai thác, chính quyền có thể đánh thuế nhiều hơn... Ý nghĩa này có thể chấp nhận được khi TT Thiệu lên tiếng kêu gọi Hạ viện « Chung quyết dự luật đầu tư mới nhằm mục đích đem lại các quyền lợi và bảo đảm chính đáng cho giới đầu tư để họ hăng hái góp phần mở mang kinh tế nước nhà ».

Nhưng tự do kinh doanh còn có nghĩa là nói lỏng những biện pháp kiểm soát trong nguồn máy Kinh tế. Điều này lại rất nguy hiểm vì hiện tại chúng ta sản xuất ít, nhu cầu nhiều. Các nhà



sản xuất nhân đó có thể liên kết nhau bopal chợt giới tiêu thụ, gây nên những xáo trộn trầm trọng.

Phá giá đồng bạc

Về quyết định phá giá đồng bạc, giáo sư Nguyễn cao Hách cho rằng với biện pháp này hàng nhập cảng sẽ lên giá chánh quyền có thể đạt được mục tiêu : (1) Ngân khố thâu được nhiều tiền hơn nhờ thuế đánh trên các hàng nhập cảng ; (2) làm cho dân chúng bớt tiêu thụ hàng ngoại hóa. Tuy nhiên cũng có một ảnh hưởng tai hại về xuất cảng vì những đồ trang bị để sản xuất sẽ tăng giá, do đó các sản phẩm làm ra cũng tăng giá khó lòng xuất cảng được. Hơn nữa hiện chúng ta đã có gì đâu để bán ra. Do đó mục tiêu trực tiếp của việc phá giá chỉ là hạn chế bớt mức độ tiêu thụ hàng ngoại hóa.

Viện trợ Mỹ

Sự kiện cản bắn gài nên những luồng dư luận trong mấy ngày vừa qua trong tình hình Kinh Tế Tài Chính VN dĩ nhiên là quyết định cắt hết viện trợ của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta phải lấy đó làm khởi điểm bàn luận về cái thế mà chính quyền và quốc dân phải giải quyết trong một tương lai gần đây.

Trước hết thiết tưởng cần nhìn vấn đề ngoại viện một cách rất khách quan, vì ngoại viện lớn hay nhỏ, còn hay hết không phải do nước nhận viện trợ quyết định mà do sự quyết định và tính toán

quyền lợi kinh tế của nước cho viện trợ. Nếu vì quyền lợi của họ, họ quyết định không viện trợ cho chúng ta nữa thì đó là 1 sự kiện khách quan, làm thay đổi tất cả những kế hoạch chính trị, xã hội kinh tế của ta. Nói khác đi, nhà nước khi làm như chỉ có thể tính được diện tích canh tác và số lượng hạt giống, nhân công... Nhưng không thể tính được bão lụt, bọ rầy... Lúc đó chỉ còn cách phải thích nghi vào tình thế mới đó.

Ngân sách khiêm hụt 200 tỷ

về tài chính khó khăn lớn nhất của chánh quyền là thiếu hụt ngân sách.

Hai tài khóa vừa qua (1969 và 70), ngân sách đã thiếu hụt gần tới 100 tỷ bạc... Số đó năm nay sẽ được dồn vào tài khóa 1972 sắp tới. Mà số chi tiêu trong Tài Khóa 1972 lên tới gần 300 tỷ. Số thâu từ trước tới nay trong nhờ một phần lớn vào Ngoại Viên (Quy Đổi Giá cho phép tài trợ những sự vụ nhập cảng và các sự vụ nhập cảng là cơ hội để chính quyền hành thâu thế nhập nội). Tổng quát, thuế thương chánh, giàn thâu liên lạc với sự vụ nhập cảng (trên dưới 150 tỷ). Còn thuế nội địa (thuế sản xuất và các sắc thuế trực thâu cho tôi nay thu được rất ít vì hoạt động Kinh Tế của ta thấp kém), thuế lợi tức cũng không thâu được bao nhiêu.

Thuế nội địa tăng gấp bốn

Nay nếu Ng. Viên không có nua, nghĩa là không còn Ngoại Tệ để tài trợ Nhập cảng thì chúng ta không còn cơ hội để thâu thuế nhập cảng nữa. Số khiêm hụt sẽ lên dư 100 tỷ. Riêng tài khóa 1972 hãy cộng 100 tỷ khiêm hụt vì thất thu đó với khoảng 100 tỷ khiêm hụt của hai Tài Khóa vừa qua, thì số khiêm hụt lên dư 200 tỷ. Ông TGĐ Ngân Sách và ngoại vien mới trình bày trước Thương Viên là sẽ tăng thuế nội địa để bù đắp số thiếu hụt. Điều này rất khó vì từ trước tới nay thuế nội địa, thâu chưa đầy 50 tỷ mà nay hy vọng thâu dư 200 tỷ tức là nhân gấp bốn hay năm lần so với giờ trước đây. Điều này không chịu nổi gánh nặng đó và e rằng các người đóng thuế lợi tức cũng chịu không nổi.

Lý do : chỉ có quân nhân công chức là thành phần đóng thuế đều đặc và quan trọng nhất trong xã hội, đó là những người có đồng lương cố định... Nếu cát viện trợ thì vật giá sẽ lên mua, đời sống sẽ xuống thấp. Nếu nay chính quyền quyết định tăng thuế suất lợi tức, đời sống dân chúng sẽ xuống dưới mức mà người ta quen gọi là mức sinh lý tối thiểu. Hậu quả là lúc đó vẫn để thiếu khả năng, nhưng làm sẽ trầm trọng, khó giải quyết.

Nguyên tệ cạn

Trong ngắn hạn ai cũng trông thấy ngay là ở từ ta từ trước đến nay guồng máy sản xuất yếu kém. Ngày thực phẩm cần bắn là gạo. Năm vừa qua chúng ta sản xuất cũng không đủ ăn. Ngoài ra chưa kể đời sống Q.G còn cần nhiều thứ khác và hầu hết đều trông chờ vào ngoại vien.

Đành rằng trong vài ba năm gần đây ngoại vien đã bớt nhiều, và phần nhiều các sự vụ nhập cảng

được tài trợ bằng ngoại tệ sở hữu. Nhưng nếu cất hay giảm viện trợ, lúc đó lấy đâu ra ngoại tệ sở hữu ? Đành rằng Ngân hàng Quốc Gia có dự trữ khoảng 200 triệu Mỹ Kim hiện đặt tại một vài ngân hàng bên Hoa Kỳ; nhưng dù có quyết định tiêu hết 200 triệu đó thì với nhịp nhập cảng hiện nay chỉ đủ dài thọ cho 4 tháng mà thôi. Trước đây chúng ta còn một nguồn thu vò ngoại tệ sở hữu thứ hai trong khi quân đồng minh còn ở VN. (Trong mấy năm qua nhờ quân đồng minh đổi bạc chúng ta thâu được khoảng 300 triệu mỹ kim một năm). Nay họ rút mua và sập hết thì nguồn ngoại tệ đó cũng không còn nữa. Và ngoại tệ sở hữu sẽ cạn dần.

Đành rằng VN cũng có xuất cảng các sản phẩm như nhựa cao su, gạo (xưa kia), lông vịt, thịt heo, nhưng các vụ xuất cảng đó vào thời thị trường vượng nhất cũng chưa bao giờ cho phép thâu quá 20 triệu MK. Số này quá nhỏ so với nhu cầu nhập cảng trên 600 triệu MK một năm. Nếu chỉ có 15 hay 20 triệu MK Ngoại Tệ Sở Hữu một năm thì dĩ nhiên phải dành số đó để thỏa mãn cuộc sống tối thiểu của Quốc gia như chi tiêu về chính trị quân sự, ngoại giao và những chi tiêu cho Sinh viên du học. Đó rằng các chi tiêu đó cũng vừa nuốt hết số ngoại tệ nhỏ nhoi đó.

Cần một kế hoạch xuất cảng

Trước viễn tượng đó Quốc Dân Biên nay phải quyết định 1 trong hai con đường hoặc là hạ bớt nhu cầu cực nhiều nghĩa là giảm bớt mức sống hiện nay, hoặc là phải sản xuất và xuất cảng cực nhiều để thâu hồi đủ ngoại tệ hầu mua những thứ đã quen tiêu thụ mất rồi. Vì lẽ đó tôi đồng ý với chánh quyền là phải có 1 kế hoạch tăng giá xuất cảng thật mau.

Về phương diện này hiện nay còn sớm quá, chúng ta chưa đủ dữ kiện để phê bình các kế hoạch xuất cảng của nhà nước, vì vẫn đề xuất cảng phức tạp mà hiện ta gặp nhiều khó khăn.

Xuất cảng khó khăn

Trước hết là khó khăn, nội địa. Khó khăn lớn nhất là giá thành các sản phẩm của ta cao quá. Nhân công hiện đắt giá quá khiến cho bất kỳ vật gì có thể bán ra ngoại quốc giá cũng quá cao so với hàng Nhật Bản. Mà nhân công đắt là do năng suất thấp kém. Vấn đề chính là muốn chính phục thị trường ngoại quốc là phải tìm mọi cách tăng giá năng suất đó. Kể đó là khó khăn ngoại lai. Cho tới ngày nay VN chỉ xuất cảng có 2 thứ quan trọng là nhựa cao su và gạo. Vài năm qua chúng ta phải nhập cảng gạo. Đây là một tình trạng bất thường do thiên tai bão lụt liên miên chứ trong tình trạng bình thường thì sản xuất gạo ăn không hết. Điều tôi muốn nhấn mạnh là viễn tượng về gạo không có gì sáng sủa cả.

Trước hết số xuất cảng của ta cực kỳ bé nhỏ so với khả năng xuất cảng của 2 nước Thái Lan và Miền Điện. Hai nước này sản xuất trên 6 triệu tấn

gạo trong khi ta sản xuất cùng lứa là vài trăm ngàn tấn. Thực là 1 con số nhũn nhặn. Các xứ đó dễ bóp chết mình bằng cách hạ giá trên thị trường quốc tế và mình sẽ thất thoát và bị đẩy ngay ra khỏi thị trường quốc tế.

Thứ hai, những xứ từ xưa tới nay vẫn nhập cảng gạo VN (Đại Hàn, Nhật, Đài Loan, Nam Dương) đều tự túc được hết cả rồi. Và Đài Loan ngày nay cũng xuất cảng gạo. Những xứ xưa kia nguyên là thuộc địa Pháp tại Phi Châu ngày nay cũng tự túc gác cả hoặc được cấp cung cấp gạo cho họ.

Tóm lại chúng ta không nên hy vọng vào việc xuất cảng gạo và về phương diện này chính quyền chỉ nên đặt mục tiêu tự túc gạo hầu có thể đặt hết khả năng vào các lãnh vực khác.

Cao Su

Về nhựa cao su, trong thời bình chưa bao giờ chúng ta bán ra được quá 70 ngàn tấn. Mãi Lai và Nam Dương bán ra khoảng 2 triệu rưỡi tấn. Vậy số sản xuất, bán nhiều hay ít của hai xứ do sẽ làm cho giá lên hay xuống và sẽ làm cho số xuất cảng cao su của chúng ta tăng hay hạ. Nói cách khác ta không làm chủ được thị trường cao su trên thế giới mà lệ thuộc vào các nước khác.

Ngoài ra giá cả cao su còn do các nước tiêu thụ tiền tiến định. Tự họ định giá cả, mình theo đó mà bán. Do đó số thu hồi là bao nhiêu thật khó tiên đoán.

Vậy chúng ta cần phải có một kỹ nghệ để minh tự tiêu thụ lấy cao su trong xứ, để đỡ lệ thuộc vào thị trường cao su quốc tế. Và lúc đó mới có đủ dữ kiện lập kế hoạch trồng cao su.

Một điểm nữa là khi thái bình trở lại, mà nếu ta muốn hành thương việc trồng cao su thì dữ kiện quan trọng là lúc bắt đầu việc gieo hạt cho đến lớn lấy mủ được thì thời gian trung bình phải mất là bảy năm. Nếu bắt đầu kế hoạch hành thương cao su từ năm 1972 thì phải tới năm 1979 số thu mới hy vọng tăng lên. Trong thời gian đó ta phải có một kế hoạch gì khác.

Xuất cảng đồ thủ công

Như vậy, đối với Nông Sản thì ít hy vọng, chúng ta chỉ còn cách xuất cảng những sản phẩm kỹ nghệ. Nhưng ta chưa có kỹ nghệ hoặc rất ít, và thỏa mãn như cầu nội địa vẫn chưa đủ. Chúng ta hành phải trông chờ vào các đồ thủ công để xuất cảng. Cho đến nay ai cũng yên trí thợ VN khéo tay, hàng làm ra hoa mỹ, do đó hy vọng bán được. Tin tưởng đó là một sức mạnh nhưng còn so với sự thực. Sự thực đó là bao nhiêu đồ thủ công nghệ ban ra hiện nay là của Nhật.

Vậy tại sao mình tin tưởng vào khả năng làm việc nhưng lại không thu lụy được kết quả? Lý do vì chúng ta chưa có một kế hoạch quy mô lo việc nghiên cứu một thị trường ngoại quốc nào đó để xuất cảng, cũng như chưa có phương pháp sản xuất vừa ráo bền.

Một thí dụ: Không lâu trước đây có hãng ngoại quốc đặt mua máy ngàn chiếc nón thơ ở Huế, nhưng lại không có hàng nào ở VN ký giao kèo cung cấp. Lý do: Sản xuất trên cát gia đình, bây giờ nếu lấy một vài chiếc nón làm giao cho người ngoại quốc thì được, nhưng khi hàng, hàng đó có thể sẽ không giống mẫu đưa. Nếu không trọng khổ ức thì sau đó sẽ mất nhiệm.

Một thí dụ khác: Khi tôi (giáo sư Hách) bên Hoa Kỳ có người quen cho xem một bức tranh sơn mài mua ở VN bị nứt nẻ, hư hỏng hết và người đó có phản nản là chúng ta không cần thận khi chọn các nguyên liệu dùng trong đồ thủ công khác các nguyên liệu đó không thích hợp với điều kiện khí hậu nơi tiêu thụ, do đó hư mau.

Chúng ta còn không chịu nghiên cứu thị hiếu của thị trường ngoại quốc mà mình muốn bán hàng. Chúng ta làm theo ý mình mà không để ý sở thích của người mua, chẳng hạn người VN ai cũng thích con rồng, con rồng đối với người ngoại quốc (Tây) là một con quái vật, không ai ưa thích. Điều đó chứng tỏ mình cần phải nghiên cứu kỹ các thị trường tiêu thụ, còn người Nhật thi nhau nghiên cứu kỹ nền họ đã thành công.

Kỹ nghệ để xuất cảng

Về các sản phẩm kỹ nghệ, đó là vấn đề tương lai, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến từ bây giờ vì chỉ có nó mới có thể cho phép ta có một nguồn ngoại tệ chắc chắn và lâu dài.

Kế hoạch hóa gia đình

Một vấn đề lâu dài nữa cần phải chú trọng là kế hoạch hóa gia đình nghĩa là hạn chế sinh sản. Theo điều kiện hiện nay, mỗi năm dân số VN tăng khoảng 3 phần trăm, do đó khả năng sản xuất cũng phải tăng 3 phần trăm, mới có thể tiếp tục không được như hiện nay mà không giật lùi. Muốn cho đại chúng thấy bởi vì phần nào nghèo khó khả năng sản xuất phải tăng 60% nghĩa là phải đầu tư rất nhiều, phải hạn chế tiêu thụ để đầu tư. Điều này thật khó vì hiện nay tiêu thụ đã rất ít.

Do đó chỉ còn một lối thoát; kế hoạch hóa gia đình. Ý kiến này không mới vì nhiều xứ đã làm (Ấn Độ và Nhật Bản). Những xứ khác như Hồi, Tích Lan cũng đã có những kế hoạch để hãm bớt sinh sản. Đài Loan trước kia dân số tăng mau, nay đã giảm rất nhiều và mỗi năm chỉ tăng khoảng 1% mà thôi. Nhưng chúng ta lại ở trong một chính thể dân chủ tự do cho nên chỉ có thể giảng dạy, khuyến cáo chứ không bắt buộc hạn chế sinh đẻ được. Nếu bây giờ áp dụng phương thức khuyến cáo ít ra phải 5 năm nữa đại chúng mới bắt đầu thay đổi tư phong và tự hạn chế sinh đẻ lấy.

Như vậy từ nay tới năm 1976 là sinh sản cũng còn cao. Những đứa trẻ sinh năm 1975, 76, đến 1990 được 15, 16 tuổi sẽ đi tìm việc. Do đó nếu năm 1976 sinh sản bắt đầu giảm bớt thì mãi đến 1991 trở đi thị trường nhân công mới giảm bớt. Thời gian đó là 20 năm.



Viết về miền Trung

► TRẦN HOÀI THƯ

mù Bảy Mập, đèn đèn gà của ông Sáu Ty. Một bê âm thanh quyến rũ réo gọi, cùng với tiếng chuông chùa trỗi lên từng hồi từ cuối xóm.

Tất cả lười thuat trong thinh không. Anh trở dậy, chân thấp chân cao đôi mắt đầy ghèn đóng kín, bước dồn bên mẹ. Mẹ dục đem vỡ học bài, anh vẫn còn ôm ấp cháu thân sưởi lạnh. Rồi mẹ thổi lửa ống tre đặt trước cửa miệng, mẹ phùng má thổi từng hồi. Lửa bắt cháy, và cùi khô nổ lách tách. Anh áp lại gần với bếp: Hai tay hơ ngọn lửa. Mẹ vẫn tim đèn lớn hơn, ánh sáng cao tõa rộng. Mẹ lại dục: học đi chừ, con của mẹ. Bây giờ chú gà trống trong nhà lại bắt đầu lên tiếng gáy. Tiếng gáy nhỏ nhoi, như thè chú vừa tập gáy. Rồi, tiếng đập cánh loạt xoạt, khi chú tỏ ra mình đã đủ bộ vò. Có tiếng vịt kêu lạp cạp trong chuồng. Có tiếng lũ ngan đập cánh vừa gọi loạn xạ. Đó là lúc chúng đòi ăn. Mẹ bắt đầu ra sân, pha cám vào thùng nước. Mẹ khệ nệ xách thùng vào chuồng. Thế rồi cả một khối ấm thanh hồn loạn nỗi dậy. Tiếng túc túc hòa lẫn tiếng cắp cắp. Rồi xen lẫn là tiếng gáy hùng dũng của chú gà trống trơ trọi kia... Khi đó anh nhắm mắt đọc đi đọc lại le chien con chó le chat con mèo rồi thỉnh thoảng dấu lại gục xuống. Mẹ lại gọi bèn tai thèm một lần nữa. Tiếng gáy của một chú gà lạc lõng giữa khu phố sầm uất của Sài Gòn đã mất tăm. Anh chờ đợi thêm một tiếng gáy mới nữa. Nhưng vẫn hoài còng. Anh chỉ nghe tiếng trẻ con khóc ré ở bên hàng xóm, và tiếng trực thăng rù rì buôn bả. Anh có mồ tai thật lớn, liều anh có thể nghe thêm một tiếng nữa. Lúc ấy, lũ gà trống từ phía thi nhau vồn vã đáp lời, gá của lão An Đông, gá của bà Tư Chanh, rồi gá của

dâu. Anh nhận ra anh đang ngồi trên chiếc ghế cao, bọc da, hai chân chụm lại, trước chiếc máy in typô. Xung quanh anh, những chồng giấy trắng cao ngắt, những trang báo vừa in đầy màu sắc, và hình ảnh lõa thể của các cô gái ngoại quốc... xung quanh anh, những máy móc to lớn, đồ sộ, dày bánh xe dày chuyền, răng cưa và hồn bức tường trắng vẩy lũ muỗi dội vần vo ve sẵn sàng đáp vào da anh. Cái âm thanh vây bọc dễ ghét ấy đã khiến anh bớt chú ý đến đối tượng chính: Tiếng gáy của thành phố Saigon. Anh bức bối quay tròn. Thị dụ anh có thể túm lấy một con muỗi nào đó. Anh sẽ bóp mạnh, nghiền nát nó, để hả giận. Lại không có tiếng gáy nào nữa. Anh cố ngồi yên, nin thở, anh cố chú mục vào việc nghe ngóng. Anh không cần nghĩ ngợi vẫn vờ. Dù là tiếng chó sủa ở 1 căn nhà ngoài đường, dù tiếng chuột rúc ở một góc tối, nhưng bây giờ, thật lạ lùng, anh lại nghe cả tiếng nhỏ giọt đều đều của những loạt sương đầm trên mái tôn kể cận bê nước. Thị ra, anh đã tuyệt vọng. Hay tại thính giác anh quá bén nhạy giữa cõi yên lặng khủng khiếp này.

Hình như đã lâu lắm, anh không nghe tiếng gáy của 1 chú gà trống nào đó từ ngày trở về Saigon. Những ngày phải sống cùng máy móc, quần quật cùng những công việc nhà in, và những việc nặng nhọc khác, cũng như phi lý khác (thí dụ, nhào lên xe lam để tìm một chỗ trống, thí dụ, băng qua đường tóc gáy muôn dụng đứng khi thấy một chiếc xe lao đầu vào mình. Thị dụ thất thểu trên vỉa hè, khi bụng đói meo...) anh không bao giờ để ý đến một đêm về sáng nay, lại được nghe một tiếng gáy dù hết sức tĩnh cõi đi nữa. Chỉ có đêm nay, lòng tự dung xao xuyến vò cõi xúc động, vò cõi khi nhận ra mình đang bắt gặp lại một điều quen thuộc đã dành mất, vắng, tiếng gáy đó, như hồi chuông báo thức những niềm rung động cũ, trong lòng một chàng thanh niên đã xa cách quê hương: Miền Trung.

Huế 1963

Huế năm 1963. Tôi đã trải qua những ngày của men nồng cách

mang, giáng đường biến thành nơi tuổi trẻ lớn dậy. Muôn cánh tay, muôn lời thề, muôn con tim vỡ tung kinh hồn ngục thanh xuân. Ở đó là Huế, là Đà Nẵng, là Quảng Ngãi. Các thành phố đã từng bừng khí phách cách mạng. Và anh, và chị, và bà con, và lao động, trí thức, đã dỗ xô, ngần ngàn lớp, từ sân chùa Từ Đàm, xuống tận cầu Nam Giao những thành phố miền Trung trong sạch làm sao, và hào hùng biết mấy. Những trái tim, trong những bộ ngực cắn cỏi, xơ xác, vẫn còn nóng hổi. Năm 1963, tôi đã được ném thế nào là hơi lụt đạn cay, khói ngạt. Tôi đã thấy thế nào là bộ áo Cảnh sát Dã chiến, với ma trắc, khiên mộc. Năm 1963, lần đầu tiên, tôi đã ném thế nào là những giờ phút quá chừng đê mê cuồng. Khi tiến loạn báo của người xướng ngôn viên trong đài phát thanh: "Cách mạng thành công".

Miền Trung nơi tuổi trẻ tôi đã ra nuôi dưỡng và lớn lên với vần châm trong cái lồng man và thơ mang của một giọng sông Hương ngọt trang sương mù, của một hoang hôn ký diệu trên con đường xuôi thòn Vĩ, của những đơn cát trắng lè thè bên Hưng An Thanh bình trên con đường quốc lộ lại vẫn còn nghe được mùi hương chèn, khi bắt chợt qua một vườn trong Nội, hay dừng chân ở một bến đò có cày đa, và đan con gai giặt áo. Miền Trung nuôi tôi bằng sự trữ tình, và ủy mi, như một mùa đông sút sút rét mướt. Miền Trung giúp cho tôi hit thở lấy không khí của âm nhạc và tai ca. Tiếng gọi của đất trời, bèn là rặng Trường Sơn hùng vĩ, bát ngát, bèn là biển cả mộng mèn, có phải dạy những đứa con của quê hương những chuyến ra đi? những niềm bất hạnh những khí phách ngạo nghễ những lão già lả của tam linh? Và hơn nữa những đồng hoang cỏ cháy, những bể nước mông mèn, những trận lụt định kỳ, những mùa mưa le le trời đất, có phải dỗ trên vai người dân những đức tính và cũng qui báu: lòng hy sinh, sự nhân ái, bèn cạnh cái nghèo đói, bất hạnh?

Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tín, những con tim của xứ sở, mà tôi đã qua, đã sống, đã thở, đã

cho tôi biết thế nào là sự kiêu hãnh của một quê hương nghèo khổ.

Những tín hiệu kinh hoàng

Một người bạn cũ, sau hai năm xa cách, anh Phan-nhụ-Thức đã ngâm ngùi bão trong 1 đêm chờ lạnh ở SG « Minh mướn chảy nước mắt khi thấy những em học trò mang những thùng cứu trợ đi lạc quyền ở các đường phố ở Saigon. Nó làm mình tủi thân ghê gớm. »

Anh Cung Tích Biền thi không dấu xót động động nhất là khi nhìn thấy những em bé mồm tròn vo như chim sẻ khốn khổ khiêng những chồng quần áo cũ để cứu trợ bão lụt. Anh Thức (nghị viên Ng van Minh tỉnh Quảng Ngãi) đã vào đây, mục đích xin của cứu trợ cho tỉnh nhà. Chúng tôi đã yên lặng một lúc. Mỗi người chắc có một ý nghĩ. Nhưng tôi biết ai nấy đều ràn rọa với nỗi xúc động vô bờ khi liên tưởng đến quê cũ.

Trận bão Hester đã thổi qua miền Trung, như một tai ương khủng khiếp nhất. Các tín hiệu dần dần đỡ về. Các trang báo hàng ngày. Hình ảnh một đám dân ngập lụt trong bể nước mông mèn đội

TRẦN HOÀI THU
19-11-71



Nghe kè ở Tam Quan...

ĐỖ QUÝ TOÀN
hồi tưởng

Năm 1964 người ta khác bây giờ. Ai cũng khác bây giờ, tôi cũng khác bây giờ. Tam Quan là nơi nỗi tiếng có những bãi dừa, và phụ nữ tóc rất dài, da rất trắng. vv... Tôi nhớ nhất những ruộng mía bông nở như lau trắng xóa trong những xóm lùng bên bờ Sông Lai Giang. Con sông này còn ở xa phía nam Tam Quan. Lúc ba giờ chiều lùm. Thấy người chết cũng cho là lá. Thấy người quê cự cũng cho là kỳ. Dân ở các vùng xa xôi, sau trận đánh lớn, chui từ dưới hầm

ninh cho các anh đầu». May người ở bên kia sông là một đoàn sinh viên đang làm công tác cứu trợ, những đồng bào bị lụt. Tôi chạy ra bến đò. Đồng sông phơi cát, nắng choen. Đồng nước chảy lung lờ lờ, ai ngờ đâu có lúc nó dang cao lên bốn thước. Dừa xanh ngập hai bên bờ. Rồi tôi bãi cát trắng. Và dòng nước mồng tanh.

Đó qua sông. Tôi chạy bộ đi tìm các bạn. Bát ngát những lá dừa và bông mía trắng. Những bông mía trắng xóa phát pho, chơi lội phao

chíu ánh nắng chiếu. Tôi chạy và thở. Những bông mía chập chờn, lò xò như sóng, nhấp nhô trong ánh sáng chiều tà. Không gian bao gồm những khoảng màu xanh tối xám dưới bóng lá dừa và mầu trắng xám của những bông mía. Mồ hôi nhỏ vò mắt, khò gian tôi obrin thấy đều mờ ảo. Nơi đây thật vắng người. Chỉ có dừa xanh và bông mía trắng toát. Những căn nhà tranh quanh hiu. Đồng bào sống trong đó, họ có mặt mà giống như vang mặt. Một người và quần áo mỏe meo chim cà vào mầu mai nhà tranh, cửa ngõ, vách tường đều xám xít. Chỉ có nắng chiều, ông nồng nét vàng mạ lên các tóu lá dừa, và thổi phồng các bông mía sáng lèn những ngọn lửa nến bập bùng.

Ở đó, buổi tối trong ánh đèn mù loa, và cửa ngõ khóa kín nỗi hãi hùng, và giờ rit lạnh qua những kẽ vách tường đồ nát, tôi nghe người ta kể chuyện ở Tam Quan. Đó là thời mà các trận đánh lớn còn là nỗi ngạc nhiên. Chết tới một trăm người ai cũng cho là dễ sợ khung khép. Bây giờ khác rồi. Người ta nói ở Tam Quan có trận đánh lớn. Đánh lẩn vỏ tới núi, chết nhiều vỏ kẽ? Xong trận đánh rồi xác người bỏ trong đó không ai vò lợm, quạ bay tới ngập trời, quạ đẹp của quê hương nhưng nhìn đâu cũng thấy thù hận, đe dọa và chết chóc.

Bình Định là tỉnh miền Trung tôi ghi nhớ nhiều kỷ niệm, ở đó lần đầu tiên tôi thấy người ta trưng bày một cái đầu người, dưới chân cột cờ, quận lỵ. Cái đầu chết, mắt còn mở, đe dọa. Người lính Địa phương quân dùa nghịch mồi diều thuộc cảm vòi miếng cái đầu lâu. Diều thuê chay lẩn, chay tới khi đầu lừa chạm vòi cặp môi đen và ầm ầm rớt thi tát. Ở đó cũng lần đầu tôi thấy xác chết được khiêng trên cây tre dài. Hai chân, hai tay troi lại, thông cây tre qua rẽ khiêng từ chân núi về làng. Cha mẹ đứng chờ để được phép chôn con, họ kiên nhẫn chờ một ngày, để xác chết được trưng bày cho đủ số người ngắm nghia. Buổi chiều và nghe tiếng tre già cưa mình kọt kẹt, thứ tiếng động vắn vẹo bồi hồi, và lòng mình cũng bồi hồi, như nghe một tiếng động vọng lại từ cả mây chục năm

(Đêm Việt Nam—1966)

Hồi đó người ta dễ ngạc nhiên lắm. Thấy người chết cũng cho là lá. Thấy người quê cự cũng cho là kỳ. Dân ở các vùng xa xôi, sau trận đánh lớn, chui từ dưới hầm

cố trong đời mình, cầm máy trộm máy ngàn năm lịch sử. Thị trấn xưa là tên mình cũng ngồi đây nghe tiếng kọt kẹt vặn vẹo của những cây tre già như vậy. Ngó lên ngọn tháp Cảnh Tiên. Cảnh thương ông Hậu thủ thiêng ba năm.

Cảm thương những đồng bào ta. Trên mảnh đất đó, đất đai nghèo nhất trên quê hương ta. Đất khô cứng, phải đào ruộng lúa để lấy nước giếng mà ăn. Mùa nóng hổi hởi. Mùa đông buốt giá. Trận lụt 23 tháng mười mỗi năm đã trở thành thói quen, được ghi lại bằng ca dao. Người dân đất Bình Khê vẫn còn đánh trống trận, vẫn còn múa quyền. Con sông chảy qua quanh Bình Khê cũng lởm chởm đá, cống khắp khẽn cây cầu đồ nát, cống bắc cát khô. Đám tang khiêng qua trên con đường cát khô, giữa những căn nhà khô, lèo tèo máy người, tiếng khóc, hay tiếng kẽ lẽ ai oán nhỏ thút thít nghe không thành tiếng, như điệu nhạc è à đều đều, đi qua đường phố không bóng người.

Những tháp Chàm rải rác khắp tỉnh chứng tích của một dân tộc bị diệt vong. Bên cạnh ngọn tháp Bánh Ít là một cái gò chôn xác người. Gò cũng cao lên như tháp. Bây giờ bên cạnh ngọn tháp hoang phế đã mọc lên đài radar. Giây thép gai vây quanh. Người lính ngoại quốc đưa gai lên tháp chơi. Bừa sau đài radar bị pháo kích. Việc đó xảy ra 2 lần, dân chúng nói rằng các vị Thần thánh Chiêm Thành trừng phạt. Các ông thần thánh của một dân tộc mất nước còn thiêng đó ư?

Phụ nữ của Tam Quan được lá dừa che chở, được tắm rửa bằng nước dừa. Da họ trắng mịn màng, cả vùng Liên khu Năm biết tiếng. Bây giờ dừa Tam Quan cũng bị thuốc khai quang và bom lừa tàn phá. Phụ nữ Tam Quan bỏ đi làm ăn xa. Dọc theo quốc lộ, bên các căn cứ phi trường ở Phù Cát, Snack bar cũng mọc lên. Các em gái 13 tuổi, 14 tuổi đã phải đi làm. Các em biết không, có một thủa nào, Tam Quan là nơi mộng tưởng của bao nhiêu chàng tuổi trẻ? Mai mối chiến tranh tàn rỗi các em có trở về Tam Quan nữa chăng?

ĐỖ QUÝ TOÀN

PHAN NHƯ THỨC



trái tim miền Trung

Tặng Cung Tích Biển để nhớ những ngày hương về Quảng Ngãi.

1

Buổi sáng mèn mông. Nắng tráng bao la. Gió thổi nhẹ. Xung quanh tôi thật hiền hòa. Tôi vẫn mãi ngồi đây. Căn phòng vuông vắn êm đềm. Sáng, rộng. Bình yên và ấm cúng. Qua khung cửa sổ nhỏ, tôi nhìn thấy trời trong xanh. Tôi chơi voi trong cõi vắng im của buổi sáng chúa nhật. Buổi sáng thật dễ thương và ngọt. Buổi sáng của đồng cỏ xanh, của những cǎn vườn hứa hẹn miền Trung. Tôi không đánh dạo tầm phố Saigon. Tìm anh em bè bạn rong chơi hay rủ nhau chéch choáng trong quán rượu. Tôi cũng không nỡ làm bất cứ điều gì. Tôi sợ buổi sáng than ái sẽ trôi qua. Và tôi sợ cái không khí xô bồ của Saigon đậm vờ buổi sáng dịu dàng. Thật xót xa. Thật ngậm ngùi. Trong khi buổi sáng hiền ngoan trong sáng trên căn phòng cao xa, biệt lập này. thì dưới chân tôi, ngoài con phố kia là một cõi sống vội vã, ồn ào. Là cơn lốc. Là lửa đỏ. Là hòn cẩm. Là tui nhục. Là ngụy tin. Là bụi phèn. Là bán mua. Là hào nhoáng. Là ghê tởm. Tôi phải ngồi đây. Phải thật tình nín niu buổi sáng hiền như chiêm bao. Đẹp như tiểu thuyết. Tôi chí tình ngồi ở đây. Chí tình nhớ về quê hương, thương về miền Trung yêu dấu.

xx

Viết về miền Trung nói về cõi sống cõi cǎn khô cháy. Tôi chẳng còn gì diễn tả để soi sáng được 1 vùng quê hương buồn như nước mắt. Viết về mình bao giờ cũng khốn khổ và tro trân. Viết về

quê hương thật tình minh yêu dấu cũng vậy. Về miền Trung trong khi Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi... đã nuôi lớn, đã là mạch sống của tôi, thì làm sao tôi không khỏi chủ quan?

Làm sao tôi không khỏi ngậm ngùi kiêu hãnh và làm sao không khỏi tủi hổ? Bởi tôi không đủ ngữ để viết đầy đủ, nói được hết cái tình thần của Vùng Liên Khu V, tính chất sâu thẳm của sống của miền Trung! Nhưng tôi không thể nào không nguyên rủa những người miền Trung bỏ quên lớn, đã khai sinh ra họ.

Tôi đứng lên đầy cành cửa nhìn xuống. Gió ủa lạnh. Tôi nghe buốt trái tim của đất trời.

2

Và tất cả sự xung quanh sáng nay đã khiến tôi buồn thật nhiều, nhớ lát lòng về miền Trung - Xứ sở của bát hành, của nghệ thuật ngã trên đất nước khốn đốn này. VN không còn gì; ngoài chiến tranh. Và miền Trung cũng chẳng còn gì ngoài chiến trận và thiên tai hành hạ.

Miền Nam chỉ có 2 mùa mưa nắng và siccus nóng ẩm 1 quanh năm ngoại trừ trời toát lạnh những sớm mai mây sáng nay, cái lạnh tựa thời tiết cuối thu ở Huế. Và miền Trung có gió hạ Lào thổi rất mạnh qua đường, những thiếu nữ trinh diệu gặp dùi tráng ngon dọc vỉa hè, có nước da thơm ngọt, có đôi mắt hóa trang đèn trời, có đôi môi khẽ cười bao dung.., nhìn hàng chũ, những đoàn nữ sinh rì rả vã lướt qua. Tôi nhìn theo một chiếc xe của Sinh viên bên hông xe treo biển ngã kêu gọi tình thương hướng về miền Trung đau khổ, đói nghèo, bão lụt. Trên xe đầy những áo quần cũ, những vật dụng sáp phế thái. Tôi nhìn theo. Bỗng xót xa. Ngậm ngùi. Vô hồn. Trong suốt nửa tháng nay, trên nhật báo, tạp chí, trên khắp ngả đường, trên khắp các rạp hát bóng, trên miệng các chính khách, trên môi các người làm chính trị, trên bản thuyết trình của các người cầm quyền, các nhà lãnh đạo đoàn thể tôn giáo đầy đầy 4 chữ: cứu trợ miền Trung. Và sau trận bão Hester của tháng 10 năm 71 miền Trung trở thành một đề tài, 1 thời sự, 1 vết thương, một thảm nạn... đang được hướng đến bằng tất cả chí tình và bằng 1 thứ nguy tạo của thời trang.

Nhưng dù với ý nghĩa nào chăng nữa, sự hướng về đó - như 1 phong trào, chiến dịch; cũng làm cho tôi xót xa, ngậm ngùi và vô hồn. Tôi vừa già từ cảnh đói nát, mưa lạnh, tiêu điều, chưa được 7 ngày; nhìn hình ảnh những tờ chức cứu trợ miền Trung tôi chợt sống lại cái không khí hắt hủi, âm đạm, tan nát của quê hương tôi. Tôi đã xót xa vì quê hương thật sự nghèo đói, xót xa vì cuộc sống hàng ngày buồn khờ thật sự của người dân tôi, tôi đã ngậm ngùi. Vì hàng ngày quê hương tôi thường trực tang thương, thua sút. Tôi đã ngậm ngùi vì hàng năm quê hương tôi phải gánh nhận thiên tai đồi xuống. Tôi ngậm ngùi thật sự bởi quê hương tôi có sẵn một định mệnh nghiệt ngã bùa vây. Và tôi hồn hồn bởi khi nhắc đến quê hương tôi người ta trú một giọng thương hại.

Quê hương tôi đang kêu gào bởi con hổ lợn khốc háng năm, tôi hồn hồn bởi như quê hương tôi đang ngã lòng xin bỏ thi: Tôi vẫn biết nhưng

đun mây lồng gió, người miền Trung bỗng thấy trái tim trái ra cùng với cỏ cây. Họ thích đập nát Trường Sơn, thích phá rừng cây chán lối; nhưng tâm hồn phiêu bồng, lẳng lặng. Người miền Trung không giao du không đần đùn, nhưng tình yêu khắng khít như tay chân. Người miền Trung không có tình bằng hữu mà chỉ có tình đồng chí. Và người miền Trung chẳng bao giờ làm chính trị được, mà chỉ sinh ra để làm cách mạng. Cũng như có óc con buôn nhưng khó có thể trở thành tỷ phú. Tôi đã nhìn say mê hình ảnh của những người Quảng Ngãi đẹp như 1 pho tượng chết thê thảm - cái đẹp của những anh hùng chiến bại...

Tôi nghe nóng ran trong từng mạch máu, chuyền động trong từng tế bào, ngọn gió thiêng náo đã kéo ngược tôi về với quá khứ - thời quá khứ cao ngất ngưởng thách thức, kiêu hãnh và dài hun hút - dài bằng nỗi suy vi, bằng bước thăng trầm của con đường tranh đấu sỹ. Tôi bị cuốn hút trong đó. Tôi không quy chén, không ngủ quên trong vòng hào quang chói sáng đó mà tôi lịn xuống nhỏ nhói; hai tay cổ vẩy vùng, níu kéo. Hào quang rực rỡ như mặt trời buổi sáng, đổ sáng từ buổi đất nước dựng nghiệp, từ thuở chán vẹt đường dài toàn dân chống Pháp, lò luyện người liên khu V hào hùng và còn sót lại trong sự nghiệp đấu tranh của Dân Tộc qua 2 bình diện Cách Mạng và Văn Học. Con đường đó có phải chẳng là con đường Nam tiến hay con đường Cái Quan gấp ghenh đèo, dốc, lở lói bởi những ổ gà, những mìn bẫy.

Đi từ đầu phương Nam ngược về phương Bắc trên con đường Cái Quan đầy gian nguy, hiểm trở miền Trung, xin hãy đi bằng trái tim kiêu hãnh ngậm ngùi, đi bằng 2 chân xót đau, cảm xúc. Đi bằng áu lo, hồi hộp. Đi bằng sung sướng, thành thạo. Đi bằng dũng huyền nhiệm. Máu xương và hơi thở tiền nhân sẽ bọc đời chân mềm yếu, sẽ nâng gót bước phiêu bồng.

Cả miền Trung đau thương là một trái tim mầu nhiệm. Trái tim nóng máu căm hờn. Trái tim hiền ngoan lanh mạn. Trái tim chứa chan tình người. Xin hãy níu niu trái tim yêu dấu...

3

Tôi đã đến gần cuối chân miền Trung, nhìn xuống bờ ngõ Quảng Trị heo hút, quanh co. Những ngày tháng gần đây quay trong cơn khủng hoảng của cuộc chiến. Mùi tanh hôi của máu, mùi khét của thuốc súng từ chiến trường Hạ Lào, Quảng Trị chuyền động, lắc lư như một người say sấp sỉ nôn mửa. Và giờ đây rửa nát trong cơn bão tháng 10.

Tôi xót xa tìm lại tuổi hai mươi những ngày tập làm người lớn, lang thang trên những con đường thành nội Huế của mười năm trước thì mộng như tuổi 20 của tôi. Đẹp hiền hòa, cõi kinh Huế của thuở tráng mèn mông vàng chảy giòng Hương Giang bát ngát. Huế của một giai nhân thời xa xưa khép nép sau rèm bồng khuông nhìn trời, lẳng mạn. Huế của tràm buồn. Khép kín. Bây giờ thì Huế

Chẳng còn gì, cũng như tuổi 20 tôi đã mất. Huế tan nát đồ vỡ. Huế bây giờ như 1 cô gái mới lớn trót hụt hóng đến cùng tận, nhau sắc tàn phai. Huế bây giờ tiêu diệu, đổi khác bởi mùa xuân Mậu Thân bởi chuyến bão ghé qua và cả sự phá sản từ trong Huế xô ra. Huế bây giờ chỉ còn là niềm luyến tiếc 1 thời của miền Trung thân ái.

Tôi nhỉn lại Đà Nẵng bỗng và sưng sốt. Đà Nẵng của tuổi 13, 17; hiền hòa như tâm hồn tôi mới lớn. Đà Nẵng với gió sông Hàn thời lớn tình cảm tôi. Đà Nẵng đã nuôi hồn thơ tôi. Đã dạy tôi yêu văn chương và dạy tôi cách tỏ tình với người con gái đầu tiên dám lên bục thềm thứ nhất của đoàn đường đưa về đời người.

Đà Nẵng nghiêm trang với những ngày tập làm thanh niên. Đà Nẵng bao dung, chất phác với những đêm cùng anh em, bằng hữu lang thang tâm sự vụn, hội họp bàn luận thực hiện mong ước. Bây giờ anh em mỗi đứa 1 phương. Kẻ ở bên nay, người ở bên kia; héo héo, chạy hiện cho một cuộc bắn giết phi lý. Mấy năm gần đây mỗi lần về thăm Đà Nẵng tôi đã phải rung rưng muôn khóc, tôi nghe tuổi trẻ của tôi oà vỡ trong nỗi sống xô bồ của Đà Nẵng. Và Đà Nẵng bây giờ không phải là một phần trái tim của miền Trung. Đà Nẵng hư ảo, phá sản đến cùng tận. Đà Nẵng được xem như 1 ví dụ của Saigon. Tôi với Đà Nẵng bây giờ là một thứ người tình phu. Không còn yêu, không còn thương nhớ; nhưng còn thương xót, ngậm ngùi. Tôi và Đà Nẵng bây giờ hoàn toàn xa lạ ngoài tấm giấy khai sinh ghi nơi sinh quán Hải Châu—Đà Nẵng. Và những tình thân còn lại nơi bằng hữu. Hàng tháng tôi ra Đà Nẵng trong nỗi tình cờ hay trong vài công tác, tôi thấy thêm cái hình ảnh của Đà Nẵng của thuở 53-57. Tôi và Đà Nẵng bây giờ chỉ còn một điểm giống nhau để nói: chẳng còn gì, ngoài sự tiêu hoang của ngày tháng.

Tôi đứng lên tiếp tục 2 chân của trái tim về thăm Hội An—Quảng Nam—Quảng Tín. Tôi nghẹn ngào từng bước, đau xót từng ý nghĩ. Hội An với những mái ngói cúi thấp mặt buồn. Thảm lặng. Xưa cũ. Thành phố với 1 con đường nhỏ, 1 giòng sông ven sườn. Những dãy phố với lối kiến trúc ảnh hưởng người Tàu cổ. Một thành phố duy nhất còn phảng phát đời sống cổ kính, hiền từ. Thời theo gia đình trốn bỏ Vùng Liên khu V để ra vùng bị chiếm, tôi đã yêu say mê cái thành phố kỳ lạ này với hình ảnh 2 con khỉ đầu cầu, với bờ sông im lặng, với các giao thoại kỳ thú, huyền hoặc thuở quân Nhật đỗ bộ rạch kiếm xuống đất gọi, thần linh. Tôi càng yêu Hội An hơn nữa với mối liên hệ của giòng họ tôi phát sinh từ Quảng Nam—vùng đất vô cùng khô cháy cằn cỗi. Vùng đất đầy lèn bao nhiêu ngọn khỉ thiêng un đúc tâm hồn và trái tim sáng rõ. Cách tay Quảng Nam nối dài Quảng Tín tạo thành vùng đất lúa không mọc nồi bởi những chỗ cho những thiên tài, học giả, những anh hùng, những nhà cách mạng làm rạng danh xứ nghèo đói, lam lũ. Tôi chẳng còn gì để ràng buộc với Quảng Nam nhưng mỗi khi nghe ai nhắc nhở đến sông Thu Bồn, Cẩm Phô, Điện Bàn tôi muốn 돌아 vội rẽ về soi bóng mình trên vùng đất cằn khô cháy cỗi.

Bây giờ tôi đứng bần lai Quảng Ngãi hằng ngày ăn cần, thân ái. Tôi nhìn suốt khuôn mặt khép kín, già mua và thân thể khẳng khái của Quảng Ngãi. Tôi nghe tiếng sóng giồng Phú Thọ vỗ về giồng Trà Khúc thi thảm. Gió Thiên Bút Phê vẫn thổi lạnh mỗi Chiều Quảng Ngãi hiu hắt, buồn thảm Quảng Ngãi của chiến trận xảy ra thường ngày, ngày xung quanh thị trấn. Quảng Ngãi của doi khổ của ánh cát, chạy loạn. Quảng Ngãi, của ruộng mía thay ngò lúa, của đường ngọt như tình người. Quảng Ngãi của xe thồ, của đường phố mùa nắng ngút bụi, mùa mưa lầy lội ngập nước. Quảng Ngãi của bầy nhiêu đường đi, tìm điểm không ra, tìm hippi chẳng thấy. Thành phố có nhiều chính khách lém nhém hòn đỉ. Có trụ sở chính trị nhiều hơn phòng trà, nhà thờ. Quảng Ngãi âm thầm với mòn mỏi khắc khoải với tàn súc đang cố ngoi lên giữa giồng đầy ái. Nhưng tôi yêu Quảng Ngãi như yêu tình nhân hiền ngoan chung thủy. Quảng Ngãi đã nuôi lớn tuổi tôi, nuôi lớn trái tim xót đau tôi, nuôi lớn tâm hồn buồn thảm tôi. Quảng ngãi đã là mạch đời tôi chuyền lưu trong từng hơi thở. Vùng rặng quế, Trà Bồng bồng bề tuồi lên 5, lên 7 của tôi với những ngày kháng chiến. Tôi xót xa nhìn mồ mèo tôi cỏ may mọc dày. Châu O, Bình Sơn hiu hắt thời hổ của ông nội tôi thời niên thiếu. Và Cầm Thành đã đâm bọc, chuyền hơi cho 10 năm cơ cực, cõ đơn của những ngày làm thanh niên. Quảng Ngãi là trái tim là sự sống của tôi. Tôi nghe nỗi xót đau từ giồng đất đứng lên. Tôi muốn về với Quảng Ngãi với vàng.

Tôi sẽ cúi đầu trước núi cao, mây bạc Quảng Ngãi nghèo khổ và thách thức. Quảng Ngãi có 1 dãy vũng kiêu hùng. Quảng Ngãi của khoa bảng, của đấu tranh, của bất khuất lừng danh từ thời lập quốc,

Quảng Ngãi là điểm phát khởi, là bộ não của khí thế liên khu V đuổi Nhật chống Pháp. Quảng Ngãi của tranh đấu, hào động thay cho toan tính, bẩn bựa.

Tôi và Quảng Ngãi với những ngày quay và trong cơn lốc của công việc. Tôi mệt nhoài, tôi rời rã. Nhưng tôi thấy ngất ngư lý thú. Quảng Ngãi của tình thân, của anh em bằng hữu tôi chia nhau từng hơi thở, tim nhau mỗi ngày 2 buổi, nói nhau bằng đường giây sinh tử. Quảng Ngãi của ngày thao thức, những đêm say chênh choảng chí tình. Tôi phải về cẩm đài tay nhăn nheo của Quảng Ngãi. Vòng tay ôm đời sống thường trực của Nghĩa Thục với trái tim chan chứa thân tình.

Tôi dừng bần lai Quảng Ngãi và nhìn thẳng vào Qui Nhơn, Bình Sơn, Phú Yên... Tôi nghe thao thức, xót xa. Trái tim miền Trung yêu dấu đang nát r้า bởi trận bão tàn nhẫn quật ngã.

Tôi nghe trái tim tôi cũng nứt rạn. Và tôi cứ xổng ngậm ngùi. Và tôi nghe tôi lảng dâng trong một buổi sáng tuyệt vời của trời đất...

PHAN NHỰ THỰC
11-1971



NGÀY TRỞ LẠI

(cho quê hương.)

nghe sỏi đá trả mình trên đất lạ
nghe cỏ buôn rủ xuống khẽ rưng rưng
nghe nắng khét mùi thịt sương tan rã
nghe đồng hoang giun đẽ khóc không ngừng

quê em đó — bình địa — người ta nói
còn gì không những dấu cũ đường xưa
còn gì không trên nền nhà trơ trọi
nước mắt đâu em khóc mãi cho vừa

nơi đất mẹ xưa chôn nhau cắt rốn
sớm ủi hòn hận uất vỡ dâng trào
từ lòng mồ xương da vùng nỗi loạn
từ hố bom mạch nước ứa nghẹn ngào

từ bờ ruộng lặng chìm dưới cỏ đại
từ xóm vườn biến mất nín căm căm
cây cò thụ ngày xưa là huyền thoại
tuổi trẻ này ngơ ngác với thân tâm

như dòng nước lững lờ xuôi dì mài
như bèo rong lớp lớp mài trôi dì
bến đò xưa không còn ai dì lại
không tiếng người còn tiếng gió vu vi

em đứng đó ngày xưa còn đâu nữa
tiếng khóc than u uẩn có quay quanh
em đứng đó làng xưa còn đâu nữa
với tang thương vỡ vụn chất xây thành

em đứng đó ngày xưa còn đâu nữa

TƯỜNG MINH
PHẠM KHẮC NGHIÊM

DÈM CAM RANH VÀ BÉ NI

sóng ôm tình đá trăm năm
vườn sương chim lạc gọi lầm mắt Ni
gót sương động gỗ xuân thì
em phơi áo lụa hờ nghi cả trời

Dù chia trăm ngọn tình rời
sao em không buộc tình tôi sợi dài
thôi dành chút nghĩa sương gai
kìa em trở nhẹ gót hờ lung linh

LÊ SA



LỜI RU CHO MỸ LAI

đã qua rồi nhỉ máu xương
ngủ yên đi nhé quê hương nghèo nàn
trăm sâu thẳm thia vô vận
nỗi thương nỗi túi nỗi oan nỗi hờn ! ...

ba nấm hối cỏ xanh rờn
dưới lòng đất đó một cơn đau dài

ôi sao tiếng gọi Mỹ lai ?
nghìn xưa ai nghĩ mỉa mai bao giờ !
thôi quên như mỉa ngàn ngò
mẹ ru buồn lắm, ngút bờ mênh mang...

NGUYỄN DĂNG PHONG

Cách mạng

Năm 1945 có một cuộc cách mạng, toàn dân kháng Pháp. Năm 1955 nước ta có một cuộc cách mạng chấm dứt triều đại nhà Nguyễn.

Kỳ cách mạng tháng 8 năm 45 thì đưa tới hậu quả là chế độ đặng trị. Và khi một đặng (đặng cộng sản) nhất định thống trị thì các đảng khác phải chống. Thế là sinh ra cuộc tranh quốc cộng, mà giây liên hệ nhân quả lồng nhằng còn kéo tới ngày nay, tạo nên cuộc chiến tương tàn này. Kỳ cách mạng tháng 10 năm 55, nhờ Mỹ viện trợ truất phế được vua Bảo Đại rồi, ông Ngô Đình Diệm lên ngôi Tổng Thống và tiến tới chế độ gia đình trị, một gia đình và 1 đám gia nô làm ung thối đất nước, dọn đất dọn cát cho cỗ Cộng sản này mắm một lần nữa.

Hai cuộc cách mạng dân đều sinh vinh cả !

Bây giờ tới hai cuộc cách mạng nô.

Cách mạng 1-11-1963 lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, đưa tới chế độ quân nhân thống trị. Giữa đặng trị, gia đình trị và quân nhân thống trị thì bên nào hơn, bên nào kém ?

Xét về bản chất của nó, thì 1 đảng có kỷ luật đảng, có chủ nghĩa của đảng. Mỗi lần giết người hay ăn cướp đảng ta đều nhân danh 1 lý tưởng. Mỗi lần có đảng viên làm bậy đảng nó còn có cách thanh toán nhau.

Một gia đình cũng là một thiểu số thống trị, như gia đình quan lại cũng biết trọng lẽ nghĩa, biết giữ gìn giá phong cho khỏi điếm nhục tới tổ tiên cha mẹ. Vì vậy chúng cũng biết bảo vệ sĩ khí, sĩ diện và khi cần thi tha chết chờ không chịu nhục.

Hãy so sánh một đảng với một gia đình.

Than ôi ! May thay hôm nay ta có cái chế độ đệ nhị Cộng Hòa ! Tổng thống đã đắc cử

và cũng quyết ghi tên tuổi mình vào lịch sử với hào quang của Cách Mạng, đó là Cách Mạng kinh tế và xã hội ; Tổng Thống còn gọi là Cách Mạng Dân Sinh,



ÔNG ĐẠO CẤY

Đồng tâm nhất trí hướng về tương lai

Cuộc Cách Mạng đó đã được thực thi ngay lập tức trên màn ảnh Tivi. Suốt đêm, màn ảnh Tivi vừa phát hình vừa hô to khẩu hiệu Cách Mạng Kinh Tế. Dân chúng được các vị trưởng ngôn viên huy động tham gia tích cực vào Cách Mạng Kinh Tế.

Dân có tham gia không ? Có chứ ? Thông điệp của TT đã nói : Trong quá trình lịch sử của dân tộc, những công trình kiến quốc vĩ đại đều chỉ được thực hiện vào những giai đoạn mà dân tộc đó khắc phục được những sự tranh chấp héo hôi để đồng tâm nhất trí đi mua dầu lửa.

Các chợ chồm hõm, toàn dân đồng tâm nhất trí tăng giá rau, giá thịt, giá tôm tép v.v.

Trên Tivi,

vị trưởng ngôn viên mặc đồng phục Cảnh Sát trấn an đồng bào. Ông ta nói : «gian thương đã tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo, Trong khi đó hàng hóa vẫn tràn ngập thị trường, các cửa hàng vẫn mở cửa tủ lạnh, tivi, xe hơi vẫn đầy đủ để bán cho khách hành tiêu thụ»

Đúng.

Đó là hình ảnh của cuộc Cách Mạng Kinh Tế : Tivi, tủ lạnh vẫn có. Nhưng sữa, đậu, trứng, rau, gạo, thịt, những món này không hưởng ứng cách mạng.

Toàn dân đồng tâm nhất trí lo đi mua sữa. Sữa đặc, sữa bột, sữa nội địa, sữa nhập cảng, các thứ sữa đều được dân đồng tâm nhất trí đi mua, để hưởng ứng cách mạng.

Mùa Thu

Năm 1945 dân ta làm cách mạng vào tháng 8 được kêu là Cách

Mạng Mùa Thu. Cuối cùng thì bao nhiêu thành quả của cách mạng được đăng Cộng Sản thu hết !

Năm 1955 cụ Ngô làm cách mạng vào tháng 10. Cũng mùa thu. Lần này họ Ngô Đình và lũ gian ô thu hết.

Năm 1963, cách mạng 1-11 cũng vẫn còn mùa Thu. Các ông tướng luân phiên thu của chuồn ra ngoại quốc ; Nguyễn Khánh là tay diễn binh.

Năm nay Cách Mạng Dân Sinh của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng nô bung vào mùa thu.

Đánh dấu ngày Cách Mạng, có lễ quốc hội nên làm luật đổi ngày Quốc Khánh ra 15-11, đúng ngày Tổng Thống đọc thông điệp trước Quốc hội.

Một biện pháp đầu tiên của Cách mạng là tru dãi các hàng nhập cảng trong chương trình viện trợ.

Năm 1955 cụ Ngô làm cách mạng

vào tháng 10. Cũng mùa thu.

lần

này

họ

Ngô

Đinh

và

lũ

gian

ô

thu

hết

!

Nhưng

bà

lại

nói

nhỏ

nếu

cần

quá

thì

trả

110

đồng

mỗi

bộ

bà

sẽ

đi

tìm

muagüp

Dân

chúng

biết

giúp

đồ

nha

tâm

đến

nhau

tâm

nhau

tan

tin

đúng

như

những

tran

chấp

nhỏ

nhen

!

Tính

thần

đó

còn

thể

hiện

ở

các

trạm

xăng

toàn

dầu

đồng

tâm

nhất

trí

đi

mua

dầu

lửa

!

Mùa thu là mùa vạn vật khô héo.

Xuân sinh, hạ trưởng, thu liêm, đông tàn !

Vòng sinh hóa của vũ trụ vốn như vậy.

Nếu lần sau có qui vị nào

định làm cách mạng, xin

chọn mùa Xuân hay mùa Hạ.

Cách mạng viện trợ

Sau khi ông Bộ trưởng Ngàn Khô Hoa Kỳ Connally sang Sài Gòn, sau khi ông bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Melvin Laird sang Sài Gòn, bỗng nô bung cuộc Cách Mạng Mùa Thu Kinh Tế.

Ngoài dân suy nghĩ thô thiển đã diễn tả cuộc cách mạng của ta có liên hệ tới vấn đề viện trợ.

Quả thật, chính phủ ta đã tuyên dương chủ nghĩa Tự Do Kinh Doanh, cái tên thứ ba của chủ nghĩa tư bản. Người yêu thí gọi là Kinh tế Tự Do. Người ghét thí kêu là Kinh tế Tư Bản, cũng như em Nguyễn Thị Lùn ở Gò Vấp còn gọi là em Hoài Hương Liên.

Chế độ Kinh Tế Tư Bản là một sản phẩm rất Mỹ ; cuộc cách mạng Kinh Tế Tư Bản của Mỹ xảy ra vào thế kỷ 19. Nay chúng ta bắt đầu mà các công ty của Mỹ có thể hành trường và thợ thuyền đỡ thất nghiệp.

Có người VN còn tưởng rằng thượng viện Mỹ cúp ngân sách ngoại vi của chính phủ là phản đối việc Mỹ tham chiến và viện trợ quân sự tại các nước nhỏ, như VN. Sai !

Vẫn theo tin của báo Time, ngân sách viện trợ quân sự được nhiều nghị sĩ ủng hộ hơn là ngân sách viện trợ kinh tế.

Tại sao ?

Người trân mắt thịt chúng ta khöh biết được, nhưng có thể đoán mò rằng :

1— Có nhiều nghị sĩ ủng hộ các công ty sản xuất súng, đạn, bom, mìn, máy bay, xe nhà binh, xe tăng, quân trang và quân cựu. Nếu ngân sách viện trợ quân sự còn các công ty trên còn phát tài lớn ! Tất nhiên nếu họ phát tài thì họ cũng biết cách giúp đỡ các nghị sĩ để lần sau qui ngài lại đắc cử.

2— Các công ty sản xuất bột bắp dầu ăn, thuốc trừ sâu bọ, thuốc lá, bột mì v.v không được nhiều nghị sĩ ủng hộ.

Tất nhiên các công ty sản xuất súng đạn thì bao giờ cũng phát tài hơn các công ty sản xuất bột bắp ! Họ có hậu thuẫn chính trị lớn ở quốc hội cũng là điều dễ hiểu.

Vậy mỗi lần chúng ta dùng một món viện trợ Mỹ, đừng có mặc cảm rằng mình đang tranh phần ăn của một công dân Huê Ký. Nếu qui vị từ chối không ăn bột bắp viện trợ, kbi đó qui vị mới thực sự phá hoại nền ổn định kinh tế của nước bạn. Còn khi qui vị xài dầu đậu nành, bột bắp, bột mì v.v đó là qui vị đang nhường cơm xé áo cho một số công nhân nông nghiệp của nước bạn đồng minh. Cũng như khi qui vị sử dụng súng M 16 và lựu đạn M 79, qui vị đang đóng góp vào sự thịnh vượng của hãng General Motor, công ty sản xuất máy móc và vũ khí lớn nhất Hoa Kỳ.

Còn các vị «con cháu bác Hồ» ở ngoài Bắc, mỗi lần bán rụng một máy bay Mỹ là qui vị đó cũng đang giúp cụ thể hãng máy bay Lockheed để bán thêm được một máy bay mới. Hành động đó được mô tả là «tiếp tay với tư bản» chắc «Bác Hồ» được bọn tư bản hoan nghênh lắm !

MIỀN TRUNG :

Khi thế đấu tranh mới sau trận bão Hester VÀ sau biến pháp kinh tế mới của «Cách Mạng Mùa Thu»

Nghị viên NGUYỄN VĂN MINH (QN)

VĂN ĐỀ CỨU TRỢ MIỀN TRUNG

Trong đời sống hàng ngày, người dân miền Trung đã và cũng làm lũ, cơ cực bởi nền kinh tế địa phương chưa được phát triển. Đời sống xã hội tối tăm chưa được khai phóng. Đồng thời ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh và lãnh nhận sự tàn phá thường trực của chiến cuộc. Trong trạng huống bi thảm đó, với đám dân đông đảo nghèo đói, với đất đai khô cằn, miền Trung trở thành 1 vùng khốn đốn nhất của VN.

Thêm vào trận bão Hester tháng 10-1971 lại càng làm diêu đứng đến tận cùng đời sống của miền Trung. Đến nay, mặc dầu toàn bộ hệ thống truyền của hành pháp nhằm xiên dương và cỗ xúy cho công tác cứu trợ đang được xúc tiến và thiện chí đáp lễ của các vị dân cử vẫn chỉ mới giải quyết một phần trong cảnh lo chết đói, đang bệnh tật, đã thống khổ của miền Trung. Bởi vì tại 1 vài quận lỵ, 1 vài xã hẻo lánh ở Quảng Ngãi, Quảng Tin, Quảng Nam, và Quảng Trị... dân thật sự đói. Sự đói khát đó đã có sẵn từ trước thiên tai tháng 10 vừa qua. Nói như thế, không có nghĩa là không ghi nhận thiện chí của chính phủ mà nhằm mục đích nêu lên 2 vấn đề của Miền Trung đang được đặt ra :

1— Vấn đề kiến tạo miền Trung

Cho đến bây giờ, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu dù chưa xóa bỏ được cai ấn tượng chống đối bạo động của nhân dân miền Trung vào năm 1964-1966 và gần đây với phong trào phản kháng 1 cách quá cảm và chân thành của miền Trung đối với cuộc tranh cử 1 mình thì sau ngày tuyên thệ T.T Thiệu không thể nào không ưu ái đối với miền Trung được. Bởi vì với 1 khối dân số đông đảo có sẵn truyền thống đấu tranh và kinh nghiệm máu xương cũng như tinh thần chống cộng cứng rắn của nhân dân miền Trung sẽ là 1 hậu thuẫn tất nhiên cho lập trường 4 không của TT Thiệu. Hơn nữa miền Trung chính là nguồn tài nguyên vô

cùng quan trọng và là bộ mặt điển hình cho công cuộc cải tạo xã hội của thời kỳ chuyền hướng dân tộc phương chưa được phát triển. Đời sống xã hội tối tăm chưa được khai phóng. Đồng thời ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh và lãnh nhận sự tàn phá thường trực của chiến cuộc. Trong trạng huống bi thảm đó, với đám dân đông đảo nghèo đói, với đất đai khô cằn, miền Trung trở thành 1 vùng khốn

đốn nhất của VN.

2— Vấn đề cứu trợ miền Trung

Hàng năm sắp đến mùa đông thì miền Trung phải gánh chịu bão lụt tàn phá. Dân chúng đối mặt chết chóc. Nhưng đó chính là cơ hội làm giàu cho giới gian thương và những kẻ có thể lực địa phương. Từ mười năm nay, trận bão Hester của tháng 10-1971 đã gây ra thiệt hại nặng nề nhất đối với miền Trung. Và chính phủ lại vội vàng thị sát kiểm kê, mang phần vật, tiền bạc lảng xăng ra Trung. Nhưng cứu trợ không phải chỉ đơn giản như thế. Cứu trợ miền Trung trong lúc này phải thật sự thực hiện được 2 chương trình sau đây :

a/ Chương trình cứu trợ cấp thời

Nhằm giải quyết nạn đói khát, bệnh tật, nhà hư cửa nát của người dân vốn đã đói khát, ty nạn bằng cách tạo dựng lại nhà cửa của dân trong thời gian thật ngắn hạn. Phân phối đồng đều và tận tay nạn nhân tất cả những nhu yếu phẩm để cứu sống họ.

Trong chương trình cứu trợ cấp thời này chính phủ phải chỉ thị chính quyền địa phương gạt bỏ bỏ mọi thủ tục hành chính có tính cách trinh diệu và hợp thức hóa cho hành động len nhem của chính quyền. Nhất là chính phủ phải thật cứng rắn, quả quyết triệt hạ tận cùng nạn đầu cơ tích trữ của gian thương và nạn ăn cướp, gặt cắp phần vật và tiền cứu trợ của những giới chức tham quyền từng địa phương.

b/ Chương trình tái thiết miền Trung

Song song với chương trình cứu trợ cấp thời chính phủ phải tiến hành ngay một chương trình

để ban bằng cách cho thực hiện kế hoạch tái thiết miền Trung, chương trình này nhằm đạt đến 2 mục đích chính sau đây :

- Đòi phó nạn bão lụt tàn phá miền Trung bằng tay.

- Hỗ trợ cho kế hoạch kiến tạo miền Trung. Đó chính là vấn đề cần yêu cầu đặt ra khi nói đến cứu trợ miền Trung.

MIỀN TRUNG SAU BIỆN PHÁP KINH TẾ MỚI CỦA CÔNG CUỘC CÁCH MẠNG MÙA THU

Sau bức thông điệp của TT Nguyễn Văn Thiệu đọc trước quốc dân thì biện pháp kinh tế mới được tung ra mà nhà nước cho rằng nền đệ nhị Cộng hòa sẽ phải nỗ lực trong công cuộc cải tạo dân sinh. Biện pháp kinh tế chưa kịp thực thi thì bao chí đã têu án gai gáo mía mai là cuộc cách mạng mùa thu, làm đảo lộn nếp sinh hoạt bình thường của nhân dân. Và một vai dân biểu bức tẩy đòi cách chức Tổng Trưởng kinh tế và Tổng Trưởng tài chính. Và trong cuộc họp khoáng đại của tháng 11-1971, thượng nghị sĩ Vũ Văn Mẫu tẩy đòi đòi

lập thường viễn đã kết tội hành pháp.

Người ta càng nhớ vào hồi 31/10 vừa qua, 1 người hùng thời cuộc mới của Mỹ, Ông John Connally. Bộ trưởng ngân khố và sau khi chủ tịch Hội Đồng vật giá Mỹ Quốc, đã đại diện TT Nixon sang VN dự lễ tuyển thê của TT Nguyễn Văn Thiệu. Sự kiện diễn ra Bộ trưởng John Connally theo các bình luận của giới nhận định : Đó với nền đệ nhị Cộng Hòa và cuộc chiến tranh VN đã chuyển sang chiều hướng kinh tế, giải quyết cục diện VN trên đồng đà la. Và biện pháp kinh tế của nền Đệ nhị Cộng hòa VN được gọi là «cách mạng dân sinh» chỉ thi hành kế hoạch kinh tế của TT Nixon đối với 1 quốc gia thuộc tiểu và kế hoạch kinh tế này TT Nixon đã được trả giá với giới tư bản Mỹ.

Do đó biện pháp kinh tế mới của cải gọi là «cách mạng mùa thu» sắp được áp dụng sẽ làm lợi cho người Mỹ, giới tư bản nhưng tay tài phiệt có thể lực tại VN. Người dân nghèo đói cùng đinh sẽ phải gánh nhận 1 hậu quả bi thảm hơn. Và chắc chắn miền Trung sẽ là nạn nhân đau xót hơn hết, bởi miền Trung tỷ số nông dân và cùng đinh nhiều gấp trăm lần thị dân. Hơn nữa, miền Trung không phải là một khu kỹ nghệ.

Biện pháp kinh tế mới sẽ là mối trở ngại lớn lao đối với dân miền Trung, vì :

- Giới công tư chia sống bám vào số lượng cố định quá đồng.

- Giới nông dân sống vào ruộng đất có tính cách thủ công nghệ chiếm 2/3.

- Giới đầu tư kinh doanh hầu như không có.

Đó dựa vào những điều cáo buộc trong biện pháp kinh tế mới, miền Trung có thể sẽ kiệt quệ bởi sức tấn công đột của đường lối nuông cưng của chính phủ, bởi nhu yếu phẩm tăng giá một cách kinh khủng.

Mền Trung hiện đang thời thôp đang làm vây cánh mìn troi chiếu đất với trận bão Hester vừa qua, giờ đây lại sấpdon nhận thêm biện pháp kinh tế mới «khó hiểu», đảo lộn nếp sống dân nghèo : miền chẳng khác nào một người bệnh đang bị bối rối.

Khi thế đấu tranh mới của miền Trung

Hơn bao giờ hết, miền Trung hiện bị đẩy vào thế chân tường của đời sống đâu mặt với 2 nỗi khổ cùng : kinh tế và chính trị xã hội. Trong cảnh đói, lạnh, túng quẫn đã đến độ khiến cho miền Trung phải chống lại sự tàn phá của thiên nhiên và hoắc cánh bi thảm trước mặt. Thêm vào đó là nạn đói cơ, tích trữ, cắt xén, cướp giật của giới gian thương, giới cầm quyền tại địa phương đã đưa họ đến chỗ tạo một khi thế đấu tranh tự vệ cho đời sống cơm áo.

Điều này đã được bao động và thể hiện cụ thể qua những vụ bạo động gần đây của những thanh niên timiết chí, có uy tín lãnh đạo giới lao động Quảng Ngãi, đứng lên đòi đập phá các kho hàng của gian thương đầu cơ tích trữ như yếu phẩn để bán chợ đen sau khi trận bão Hester vừa chấm dứt. Và gần đây những vụ xuống đòng của dân chúng Huế do một nhóm Nghị viên đổi lập lãnh đạo nhằm phá vỡ âm mưu của gian thương và bọn người có quyền thế cấu kết với nhau để bóc lột người dân nghèo đói. Cũng như những khuyến cáo mới nhất về các vụ cướp giật ăn bần phẩm vật cứu trợ tại Đà Nẵng.

Đó không phải là những phong trào, những bạo động có tình cách thời trang. Đó chính là phản ứng tất nhiên của tập thể khối dân vốn đã nghèo đói lại đang bị nạn đói khát đe dọa trầm trọng đến đời sống thực tế của họ.

Trong khi đó, biện pháp kinh tế mới của công cuộc đổi mới gọi là «cách mạng mùa thu» như một biện pháp chế tài đời sống người dân vô sản, đảo lộn nếp sinh hoạt bình thường của xã hội, đẩy nhân dân đến chỗ băng hoang, thất đam bởi thuế khóa, giá tăng, bởi nhu yếu phẩm vôt giá, có thể sẽ đưa đến nạn đói và túng thuế tất nhiên, nạn nhân miền Trung phải phản kháng.

Và như thế, bên cạnh sự đấu tranh mới để sống còn với Cộng Sản trên mặt trận chính trị, người dân miền Trung không thể nào không dùng lối một khi thế đấu tranh mới có tình cách nhân bản : chống lại đời sống nghèo khổ.

Khi thế đó có thể đưa đến bạo động hay không tùy theo sự giải quyết của chính phủ. Và chính phủ khó có thể lèn án, dùng vũ lực để dẹp yên vì sự đấu tranh chỉ có tình cách ác cảm rất nhân bản. Và không khéo chính phủ lại phải sa lầy trong thế trận của tư bản đã được dàn ra, chẳng lẽ chính phủ lại a tòng cho tham những tài phiệt, gian thương để đòn áp nhán dân nghèo đói đứng lên đòi hỏi 1 đời sống ấm no ?

Và đó là vấn đề của miền Trung được đặt ra với chính phủ trong giai đoạn này.

© Saigon tháng 11/1971

Nghị viên NGUYỄN VĂN MINH



Anh Điển

TÍNH SỐ ĐỜI

TIỀN TỆ

Thêm một đức Thánh Trần

Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta được sử dụng giấy bạc 1000 đồng, loại giấy mà mọi người đã nghe nói đến từ mấy năm nay, nghe đe chuẩn bị tiếp nhận cho trơn tru.

Giấy bạc này, theo thông cáo của Ngân Hàng Quốc gia, gồm 3 màu: xanh, ống đồng và vàng. Bề mặt có hình trùm Ngân Hàng Quốc Gia VN, bề trái có hình vẽ những dây đường chỉ rất nhỏ uốn khúc.

Soi lên ánh sáng, một sợi giấy kim khí nằm theo chiều ngang tờ giấy hiện ra rõ rệt. Một hình ảnh quen thuộc khác và mọi người đều nghe nói đến và bóng chôn dung Đức Trần Hưng Đạo cũng hiện lên rõ rệt khi soi lên ánh sáng. Kích thước của tờ giấy là 152 ly dài, 76 ly ngang.

Để có một ý niệm rõ rệt hơn về tờ giấy, bạn đọc hãy móc vi lông ra tờ 500 đồng mà chúng ta quen gọi là giấy 500 đồng. Kích thước màu sắc và hình của tờ giấy 1.000 sáp lưu hành cũng là kích thước màu sắc và hình ảnh (chỉ khác về hình thể của các dây đường chỉ uốn khúc) của tờ 500 đồng nói trên. Điều khác biệt rõ rệt là con số 500 đã nhường chỗ cho con số 1.000.

Theo những người am hiểu thì việc phát hành giấy bạc 1.000 đồng tự nó không gây ra lạm phát, vì cứ phát hành giấy từ 500 đồng trở xuống cũng đủ gây ra lạm phát. Giấy 1.000 đồng trong khối lượng tiền tệ vĩ đại đang lưu hành hiện nay chỉ đóng một vai trò là giúp dân chúng tiện cất giữ và sử dụng

để cồng kềnh. Còn muốn biết có lạm phát hay không thì cần phải xem mức chi thu trong ngân sách quốc gia có thăng bằng hay không. Từ nhiều năm nay, số thu của ngân sách vẫn thiếu hụt, không đủ để tài trợ cho phần chi tiêu của ngân sách. Đề bù đắp số thiếu hụt đó, chính phủ vẫn thường xuyên vay tiền của Ngân Hàng Quốc Gia, do đó gây ra nạn lạm phát.

LẬP TRƯỞNG:

4 Không, trung lập hay hòa giải

Một bản tuyên ngôn kêu gọi Trung lập hóa Đông Nam Á sẽ được đại diện năm quốc gia Thái, Mă, Tân Gia Ba, Nam Dương và Phi Luật Tân trong tổ chức thập hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) thảo luận và phê chuẩn tại phiên họp kéo dài 2 ngày trong tuần này tại thủ đô Kuala Lumpur.

Đây là cố gắng đầu tiên nhằm kêu gọi thiết lập một nền hòa bình lâu dài tại vùng này, do hoàng thân Abdue Rasak thủ tướng Mă Lai Á đề xướng cách đây không bao lâu.

Theo đề nghị này, vùng được trung lập hóa, ngoài 5 quốc gia ASEAN nói trên, còn bao gồm Bắc và Nam Việt, Kampuchia, Lào, Miến, Ba Siêu cường Nga Mỹ và Trung Cộng sẽ chính thức được yêu cầu đứng ra bảo đảm cho sự trung lập và hòa bình trong vùng.

Cho tới nay, theo các viên chức Mă, ba siêu cường nói trên đã chấp thuận trên nguyên tắc đề nghị trung lập hóa Đông Nam Á. Ngoại trưởng Úc mới đây cũng đã

tuyên bố tán thành đề nghị này chỉ còn một vấn đề khó khăn, theo các quan sát viên, là làm sao thuyết phục được Bắc Việt và Nam Việt chấp nhận đề nghị trung lập hòa bình này.

Hiện Bắc Việt vẫn chưa bay tõ thái độ, Riêng VNCH thì giữa tuần qua. Ngoại trưởng Trần Văn Lãm cho biết chính phủ VNCH hoan nghênh mọi ý kiến giúp cung cố tình hình tại ĐNA và đồng ý nếu sự trung lập đó có kiểm soát và có bảo đảm. Ông cũng nhấn mạnh VNCH sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức trung lập nào mà hậu quả có thể trước đó là quyền tự quyết của nhân dân VN.

Ngoại trưởng Lãm cũng xác nhận Bộ Ngoại Giao mới đây, có cử đặc sứ Phạm Huy Ty qua Mă Lai Á để thăm dò với chính phủ Mă về đề nghị trung lập hóa ĐNA này.

Trong lúc đó, đến cuối tuần qua, một câu tuyên bố của Bộ Trưởng liên lạc quốc hội Cao văn Tường tại Tượng Viện đã làm dư luận chú ý. Ông nói « có thể Mặt trận Giải phóng Miền Nam sẽ trở về với cộng đồng quốc gia dưới hình thức một chính đảng khuynh tả. Ông Tường nói như vậy để trả lời người tin do một dân biểu tiết lộ mới đây theo đó MGPVN sẽ giải giới để trở về hoạt động trong cộng đồng quốc gia.

Nhắc lại, lập trường của VNCH đối với tổ chức MGP đã được TT Thiệu tuyên bố ngày 11 tháng 7 năm 1969 dưới hình thức bầu cử Tự Do, theo đó các tổ chức chống đối chính phủ VNCH hiện nay, nếu chịu từ bỏ bạo động, sẽ được kết

hợp vào sinh hoạt quốc gia qua cuộc bầu cử tự do có quốc tế giám sát. Cho tới nay, ngoài mặt, phe Cộng Sản vẫn thường xuyên lên tiếng bác bỏ đề nghị này.

KINH TẾ

Cách mạng để phát triển

Không đề cập đến tình hình sản xuất, không nói tới chuyện hòa bình hay ngưng bắn ban thông báo của tổng thống VNCH đọc trước khoang đại lưỡng viên Quốc hội ngày 15 vừa qua đã di thẳng vào vấn đề mấu chốt, có tính cách giao thoa với miền Nam, đó là vấn đề kinh tế tài chính.

Trong suốt 43 phút trên diễn đàn TT Thiệu đã nhấn mạnh đến công cuộc phát triển nông nghiệp và chương trình kỹ nghệ hóa xử sở. Theo TT Thiệu tối năm 1975 lợi nhuận hợp của khu vực nông nghiệp phải tăng gấp đôi. Còn khu vực kỹ nghệ, với mục tiêu tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người và phát triển quốc gia sẽ đặt nặng vào xuất cảng.

Để tạo môi trường thuận lợi cho chính sách phát triển nói trên, TT Thiệu cầu trao đổi một đường lối do kinh doanh và để nghị áp dụng pháp cải tổ quan trọng: (1) giá cả và thương và (2) hợp đồng hoa hồng.

Về biện pháp đầu tiên, các thương gia sẽ được tự do tại naun nghiệp vụ, chế độ giá y phép nhập cảng do ngoại tệ sở hữu dài hạn sẽ được bãi bỏ. Biện pháp thứ hai được thực hiện bằng 2 dự luật: một dự luật để phép thiết lập hội đồng tự do và một dự luật giảm nhẹ hóa quan thuế biển và giao thuế xuất nhập cảng, trao đổi và thuế suất thuế suất sẽ được áp dụng minh bạch để bảo vệ kỹ nghệ và địa.

Ngoài ra, TT Thiệu còn đưa ra các biện pháp khác trong đó có việc thiết lập một quỹ phát triển kinh tế với ngân khoản 10 tỷ bạc để tài trợ các dự án đầu tư, tăng lương cho công chức và quân nhân dưới hình thức phụ cấp đặc biệt, ưu tiên việc san định và canh tác lật lè thue vụ, khuyến khích tiết kiệm bằng cách phạt động mạnh mẽ phong trào pha hành công khai phiếu.

TT Thiệu cũng yêu cầu Hạ Viện dành tru tiên cho việc chung quyết định đầu tư mới. Dự luật này nhằm mục đích đem lại các quyền lợi và bảo đảm chân đáng cho giới đầu tư để họ nồng hái gop phần mở mang kinh tế nurge nhà.

Trong phần cuối của bản thông điệp TT Thiệu đã kêu gọi các nhà lập pháp hãy cùng hành pháp thực hiện cuộc cách mạng kinh tế và xã hội bằng cách cho phép hành pháp hành động qua các quyết định lập pháp tịch ngai.

HỐI ĐOÁI

Thả nổi dòng bạc

Mấy tiếng đồng hồ sau khi TT Thiệu tuyên bố chính sách tự do kinh doanh và cho hay sẽ chuyển qua quốc hội một dự luật cho phép thiết lập một chế độ hối đoái tự do, thủ tướng chánh phủ, chiêu luật số 10/70 thiết lập thị trường hối đoái song hành hạn chế và cho phép hành pháp được quyền tổ chức và điều hành thị trường này bằng sắc lệnh, đã ký một sắc lệnh bãi bỏ tờ xuất 275 đồng ăn một Mỹ kim và thay vào đó bằng một Hội Đồng Hối Đoái. Họ này có nhiệm vụ tổ chức và điều hành thị trường hối đoái song hành hạn chế, ổn định các

hối suất trên thị trường này.

Thực thi quyền hạn của Hội Đồng Hối Đoái, chủ tịch Hội Đồng là Tổng trưởng Tài chính Hà Xuân Trừng đã ký một thông cáo đề án định hối suất Mỹ Kim như sau:

— 118 đồng cho SV du học, công du.

— 275 đồng đối với hàng nhập cảng thuộc chương trình viện trợ thương mãi, chương trình thực phẩm thặng dư phụng sự hòa bình (nông phẩm HK thặng dư đem bán cho VN để bù đắp VN, chính phủ Hoa Kỳ xử dụng tiền này theo ý muốn, để cai dụng ngay tại VN hay cho VN vay)

— 400 đồng cho các hàng nhập cảng thuộc ngoại tệ sở hữu, tín dụng ngoại quốc, các vien trợ khác không ngoại tệ.

— 410 đồng cho tất cả các nghiệp vụ khác như tư ban ngoại quốc chuyển ngàn tiền lời về nước, xuất cảng...

Những hối suất trên đây, ngoại trừ hối suất 118 đồng đã được Luật song hành minh thị an định, sẽ lên xuống tùy nhu cầu thị trường mỗi ngày. Hội Đồng Hối Đoái sẽ rộn quyền ổn định hối suất sau mỗi 21 tháng, hoặc

(xem tiếp trang 3)

ĐẤU TRANH CHO ĐỜI

(TIẾP THEO TRANG 4)

Với tình trạng Hạ nghị Viện mà đa số bị dân gọi là già nô, đã hợp thức hóa lẫn nhau kẽ cả những dân biểu phạm pháp hiền nhiên, liệu ta có tự hy vọng nào ở Quốc Hội mới chăng?

Nền tảng Kinh tế tư bản, với nguyên tắc tự do kinh doanh sẽ đặt tương lai chúng ta vào trong tay giới tư bản. Tổng Thống Thiệu gọi nó là «để cao sang kiến của khu vực tư nhân và khuyến khích sự cạnh đua giữa các kỹ nghệ và các ngành hoạt động Kinh tế».

Nhưng từ bao năm nay giới tư bản ở nước ta có chứng tỏ rằng họ biết tôn trọng sự cạnh đua, phát triển sáng kiến, phục vụ công ích không? Hay là bao năm nay ta chỉ thấy họ dùng đủ các mánh khoé gian thương, bất chính, bóc lột người tiêu thụ, với sự đồng lõa của bộ máy tham nhũng.

Ta có thể tin tưởng rằng chính sách của chính phủ có phép làm thay đổi bản chất của giới chủ nhân ông ở xứ này chăng?

Hay là ta chỉ thấy viễn tượng một tương lai bấp bênh và đen tối!

Đón đọc ĐỜI 111: Sài Gòn Cờ Bạc

Khởi đăng một chuyện dài phóng tác của HOÀNG HẢI THỦY, Ngòi bút phóng tác tuyệt luân suốt 15 năm qua! Chưa ai sánh nổi!

Trung Lập Đông Nam Á



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Bộ binh Mỹ đã đơn phương ngưng bắn tại Việt Nam, nhưng vẫn duy trì khùng lực để không chế toàn cõi Đông Dương, mục tiêu của khùng lực Mỹ hiện nay đang nhắm vào Bắc Việt và Hạ Lào dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh.

Bắc Việt đang phát động phong trào toàn quân toàn dân tham gia việc ngăn ngừa cuộc đỗ bộ miền Bắc của Đồng minh. Tại chiến trường Căm Bốt, cộng quân đang rầm rộ uy hiếp Nam Vang, để làm giảm bớt sự đe dọa Miền Bắc.

Trong khi đó tại Liên Hiệp Quốc, là đầu tiên phái đoàn Trung Cộng xuất hiện tại diễn đàn của Tổ chức Quốc tế này, đã không tiếc lời lên án Mỹ. Lời tố cáo tuy nặng nề, nhưng đây cũng chỉ là một hành động khóa lấp mạc cầm của Tàu vì đã đi quá sâu với Mỹ mà thôi.

Vì rằng: Trung cộng đã cương quyết đến độ tàn nhẫn đối với phe chống đối trong nội bộ nhằm thực hiện chính sách đi với Mỹ của Chu Mao. Lâm Bưu người được xem như là thừa kế chính thức chức vụ và địa vị của Mao đã lãnh đạo quân đội để đánh đảo chính chống lại Mao Chu. Nhưng cuộc đảo chính đã thất bại để rồi Chu vẫn tiếp tục sứ giả Mỹ, ông Kissinger tại Bắc Kinh như thường.

Hiện nay phe Lâm Bưu đã bị ngã gục, tức là Nga hết hy vọng để có thể lật được thế cờ tại Hoa Lục. Hoa Lục nhất định vượt mọi trở ngại để đi với Mỹ, nếu trở ngại đó là Mao Trạch Đông thì Mao cũng sẽ bị Chu loại bỏ như thường để thực hiện bằng được việc sống chung với Mỹ.

Hiện nay tại Hoa Lục chính Chu Ân Lai chứ không phải là Mao trạch Đông đang thực sự lãnh đạo Trung Cộng. Từ trước chỉ đạo chiến tranh và đấu tranh cách mạng của Mao từ lâu vẫn được coi như Thánh kinh của Trung Cộng, nay đã không còn giữ được địa vị tôn quý tuyệt đối nữa. Nà cầm quyền Trung Cộng đang cho thau hồi những cuốn sách bia đỏ đó.

Chu Ân Lai từ trước tới nay vốn được xem như chính khách ôn hòa với Tây phương hơn là một nhà Cách mạng quá khích. Họ Chu lại rất gần với người Anh. Có thể nói, nếu Chu tạo được thế vững tại Trung Cộng thì nước Anh có được ảnh hưởng rất lớn tại đây.

Nam Á thi đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi phản ứng của Tàu, một thứ phản ứng mà lúc này Mỹ không muốn.

Thế nên chắc chắn Mỹ sẽ phải nhường cho Anh giải quyết vấn đề chính trị Đông Nam Á, còn Nhật sẽ có ảnh hưởng kinh tế tại vùng này. Chính vì vậy mà các nước Đông Nam Á đang tích cực đưa ra một chủ trương Trung lập cho toàn vùng.

Chủ trương này vốn là chủ trương cổ hủ của người Anh, đã từng áp dụng từ xưa ở Ấn Độ. Nhưng trước đây là để chèn vào giữa hai thế đối đầu Nga-Mỹ. Còn nay vấn đề đã đổi khác nhất là nội dung. Chính vì vậy mà các nước Đông Nam Á trong cuộc họp tại Mã Lai Á đã đưa ra chủ trương mới TRUNG LẬP NHUNG KHÔNG PHẢI LÀ TỪ BỎ LIÊN KẾT. Thái Lan vẫn tiếp tục đứng trong khối Liên phòng Đông Nam Á. Mã Lai Á vẫn đứng trong hệ thống phòng thủ của Anh. Nam Dương vẫn duy trì liên hệ với Nga...

Tức là các Quốc gia Trung lập Đông Nam Á tự do muốn nhận ảnh hưởng của cường quốc nào cũng được. Trung lập hiện chỉ là một danh xưng để dễ dàng thu hút sự ủng hộ của dư luận thế giới, nhất là để làm giảm đi những mối căng thẳng Quốc tế mà thôi.

Các nước Đông Nam Á đã thông báo chủ trương của mình tới cả ba đại cường Mỹ-Nga-Tàu, và chắc cả ba không có lý do gì để bác khước lối Trung lập tự do liên kết kiêng trên. Nhất là với Nga thì việc đó là một mong muôn của họ. Nước Nga được coi như đang mất thế đứng tại Đông Nam Á. Chỉ có giải pháp Trung lập chấp nhận mọi ảnh hưởng quốc tế may ra người Nga mới có hy vọng tạo được ảnh hưởng tại vùng này.

Còn Trung cộng thì hiện nay vì tổ thiện chí Hòa bình họ phải tạm thời chấp nhận quan điểm Trung lập hóa Đông Nam Á, để sẽ dùng chính sách bang giao hòa bình tạo ảnh hưởng đối với các nước trong vùng,

Đồng thời nhờ ảnh hưởng đó họ tiếp tục có cơ hội và điều kiện tạo thế lực nồng cốt để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nhằm dàn trong tương lai.

Với Mỹ, thi hiện đã là một siêu đế quốc. Họ đang đi được cả với Nga với Tàu. Họ đang tập trung nỗ lực vào việc sản xuất thời bình để bán hàng cho tất cả thế giới, nếu cần họ sẽ đầu tư vào những lãnh vực then chốt của các nước trên khắp hoàn cầu kể cả Nga Tàu... Thế nên Mỹ cũng có thể chấp nhận giải pháp Trung lập Đông Nam Á được.

Vấn đề khó khăn của việc Trung lập tự do tại Đông Nam Á hiện nay, chủ khó khăn là ở Đông Dương còn đang trong vòng chiến tranh. Chiến tranh Đông Dương còn rất nhiều mâu thuẫn nhất là mâu thuẫn chênh lệch và chủ nghĩa. Tuy trong thực tế vấn đề chủ nghĩa đã rất nhẹ, nhưng các phe tham chiến vẫn chưa muốn ngưng cuộc chiến lại vì còn vấn đề chênh lệch và quyền lợi chưa được giải quyết xong.

Tuy nhiên những vấn đề nêu trên vẫn là vấn đề chủ yếu, vấn đề chính là các thế lực Quốc tế đã tìm được phương thế ổn định quyền lợi để ngừng cuộc chiến này lại hay chưa.

Giải pháp Trung Lập Tự Do tại Đông Nam Á đang được xem như một giải pháp dù sức hỏa giải mọi mâu thuẫn của Đông Dương. Vì từ lâu phe Cộng cũng đã đòi hỏi Trung lập hóa Đông Dương, nhưng sự Trung lập đó là sự Trung lập không liên kết. Nay thì các nước trong vùng đã đưa ra được một giải pháp Trung lập mới, Trung lập tự do, nước nào muốn liên kết hay không liên kết, muốn liên kết với cường quốc nào là tùy sự lựa chọn của nước đó.

Không ai cầm Bắc Việt Trung lập nhưng vẫn là một xí Công sản, có liên hệ với Tàu hoặc với Nga. Không ai cầm VNCH vẫn duy trì quan hệ với Mỹ, rời với Nhật nữa chẳng hạn mà vẫn có thể đứng trong hàng ngũ Trung lập Đông Nam Á.

Các nước Miền Lào trên danh nghĩa vẫn là Trung Lập rồi, điều đó quả không mấy khó khi họ đứng trong hàng ngũ Trung Lập. Ngày vấn đề của họ chỉ là việc hết chiến tranh mà thôi. Nhưng cuộc chiến tranh của hai nước Miền Lào không tùy thuộc ở họ, mà tùy thuộc hoàn toàn vào cuộc chiến Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam chấm dứt thì mặc nhiên cuộc chiến Đông Dương kết thúc theo. Đúng như hồi 1954.

Với sự mở màn cho phong trào Trung Lập tự do của ĐNA hiện nay, cả Bắc lẫn Nam Việt đều thấy rằng có thể tham gia được vào thể chế Trung Lập đó. Phải chăng việc đưa giải pháp Trung Lập ra lúc này của các nước không có chiến tranh ở Đông Nam Á cũng nhằm vào việc mở đường cho việc chấm dứt chiến tranh Đông Dương.

Khi danh nghĩa Trung lập được đưa ra để chấm dứt chiến tranh Đông Dương thi hiển nhiên là đã đúng với những đòi hỏi của phe bên kia rồi. Nhưng chỉ có điều thú Trung lập ở đây không phải là thứ Trung lập khước từ liên kết. Như vậy là chế độ Miền Nam và Miền Bắc vẫn không có gì thay đổi cả đến việc liên hệ với các nước bên ngoài cũng như cũ. Cho nên Miền Nam cũng như Miền Bắc đều có thể chấp nhận Trung lập kiểu đó mà không mất mát gì, cả các nước đan anh cũng không hề thiệt hại chút nào.

Thế là về mặt Quốc tế, cuộc chiến VN đã tìm được một lối thoát. Vấn đề còn lại chỉ tập trung vào những khó khăn nội bộ. Nhất là chỗ đứng của MTGPMN trong sinh hoạt chính trị tại miền Nam.

Vấn đề này trước đây phe bên kia vẫn đòi phải có một chính phủ Liên Hiệp. Nhưng từ lâu nay chính phe bên kia cũng đã bỏ quên danh từ này rồi, họ chỉ chú trọng tới danh từ đòi cho được 1 chính quyền hòa hợp tại miền Nam. Thế nào là chính quyền hòa hợp? Chính quyền hòa hợp là một

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

HỘI HỌA

Tranh Thiếu nhi : phong phú và thơ mộng nhất

Phòng triển lãm tranh của các học viên thuộc Trung Tâm Hội Họa Thiếu Nhi Lê Văn Khoa khai mạc ngày 14-11 vừa qua tại phủ QVK văn Hóa đã làm ngạc nhiên giới thưởng ngoạn không ít,

Hơn 400 bức tranh màu sắc tươi sáng, tự nhiên, trình bày những đường nét vụng dại mà thơ mộng của các em nhỏ từ 5 tới 12 tuổi. Theo Họa Sĩ Hồ Thành Đức, một giáo sư của Trung Tâm Hội Họa, phần đông các bức tranh này, đều là những «tác phẩm đầu tay» của các em vì do các em tự vẽ khi mới học được 3 tháng.

«Không họa sĩ nào vẽ tự do dễ dàng bằng các em được.»

Họa Sĩ Trịnh Cung nói : « Tôi vẽ sướng lâng lâng như chơi đùa vậy thôi mà tranh đẹp chứ.» Vừa nói, anh vừa chỉ một vài bức tiêu biểu cho thế giới nghịch ngợm, bồnни của trẻ em. Ba số các họa sĩ hướng dẫn cho các em vẽ tại Trung Tâm Hội Họa Lê Văn Khoa đều tỏ ra thích thú trước những khám phá mới của các học trò tí hon về bố cục, đường nét bức tranh. Vài ông quá khích còn tuyên bố : «toi, cả tuần chỉ mong chóng tối ngày chủ nhật, để tới lớp vẽ với các em ». Các họa sĩ thầy giáo cũng cho biết : «trẻ nhỏ biểu lộ khá rõ cá tính qua nét». Và chúng có hưng túc ngày «chứ khênh phải khi nào cũng vẽ được đâu». Một em nhỏ 5 tuổi, mà có khi cả buổi ngồi cắn bút, có buổi phóng tay họa một bức thật hay Họa Sĩ Hồ Thành Đức cười dễ dãi : «Dạy các em phải biết kiên nhẫn mới thành công được». Cùng trong buổi khai mạc phòng triển lãm, Ông Giám đốc Nha Mỹ Thuật thuộc Phủ Văn hóa đã trao giải thưởng cho các thiếu nhi VN đoạt giải trong các cuộc thi Quốc

Té. Đó là các em Võ Thành Hoài, Nguyễn Thị Mỹ Dung được giải trong cuộc thi tại Slimka (Ấn Độ) từ năm 1969. Và ba em Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Tánh Thảo, Đoàn Lòng Minh của chương trình LNK, đoạt các huy chương vàng, bạc, đồng của cuộc triển lãm thiếu nhi Quốc Tế tại Đài Bắc hồi tháng 9-1971 vừa qua.

SINH VIEN

QSHĐ giai đoạn III : lè phè
Linh babilac có tiếng lè phè. Nhưng linh babilac đi học giai đoạn III quân sự học đường lại được hợp thức hóa sự lè phè của họ. Vì giai đoạn III này không có chương trình !

Sinh viên đi học QSHĐ giai đoạn I sẽ thu huấn cẩn bắn quân sự của một tân binh. Giai đoạn II ôn tập lại giai đoạn I. Sang giai

máy chục sinh viên đi. Còn khoảng 100 sinh viên khai bệnh nằm nhau nhẹ ! Tình trạng lè phè rất tai hại cho tinh thần trưởng, nhưng càng tai hại túi tiền của sinh viên ! Ban huỷ liên đoàn B trung tâm Quang Trung, đã khôn khéo các đại đội sinh viên vào trại riêng, để cho bệnh lè phè lan tràn sang các tiểu đoàn binh quân dịch.

Các sĩ quan cán bộ và huynh viên bị đặt vào một tình huống khó xử ! nếu họ nghiêm khắc thì có thể gây lộn xộn, như vuốt quần trang đã từng xảy ra họ lâng lâng thì bệnh lè phè sẽ ngựa không cương tha hồ phì phèo ! Các S.Q huấn luyện và càng đau khổ vì không chỉ cần dạy đi dạy lại những điều đã học.., hai lần rồi !

Tuy vậy cảnh sinh hoạt các sinh viên và sĩ quan, huynh ở Quang Trung chưa bao giờ thám băng lúc này, vì cả bên cùng thông cảm với nhau. Được mở ra, sinh viên mới cần cùng nhau. Tôi bối học, huấn luyện viên cười cười : «Bài bửa này ta bạn học rồi, có ai thác mắc cẩn tu giải thích lại không?»

Nếu tinh thần binh sĩ là điều cần huấn luyện kỹ nhất trong quân đội, thì chính sách quân sự học đường đang làm một chuyện ngược đời : Càng đi huấn luyện, càng phè hơn !

SÁCH BAO MỚI

● **CƠN GIÓ THOẢNG** của QUỲNH DAO và LIÊU Q. NHĨ
dịch — KHAI HÓA xuất bản —
Một tác giả và dịch giả quen thuộc với độc giả Đời.

● **LỊCH SỬ VĂN MINH ÁN ĐỘ** của WILL DURANT do NG. HIỀN LÊ dịch — LÁ BỐI xuất bản. Tác phẩm dày đặc và sâu sắc

nhất về Ấn Độ đã được dịch tiếng Việt.

● **ZARATHOUSTRADA NOI THẾ** tác phẩm triết học đại của NIETSCHE, được dịch giới thiệu và chú giải do TRẦN XUÂN KIÊM — AN TIÊM x.

● **NHỮNG GIỌT MỤC** truyện hồn nhiên cho tuổi thơ và những người có tâm hồn trẻ. Tác giả quen thuộc : KIỀU PHONG — LÊ TẤT ĐIỀU.



Chống quyền thế của đàn ông

TÊ ĐÊ

KM — Tôi dạy Văn chương Anh. Và công việc đó để tôi có thời giờ viết sách. Cũng thời ấy tôi phải soạn luận án thi tiến sĩ, vì vậy tôi sẵn sàng viết cuốn sách ấy và dùng làm luận án...

R — Một cuốn sách như cuốn ấy cần gì phải có. Muốn viết ra tất phải có một lý do mạnh nào, thí dụ có nền ngược thời gian về áu thời của cô không ?

KM — Tôi nghĩ rằng suốt thời thanh niên, tôi luôn luôn bất mãn về hoàn cảnh của người phụ nữ.

W — Cái gì đã gây ra cuộc nổi loạn ấy ? Tại sao cô lại nỗi lòng chống quyền cha trong xã hội của cô ?

KM Tôi tin rằng tư cách cha tôi đã có phần nào ảnh hưởng. Cô lẽ cũng tại vì tôi đã sống trong lòng một nhà thờ Công giáo mà ở đó quyền của linh mục quá đặc biệt vì ở đó ta luôn luôn bị mặc cảm thấp kém — Hoàn cảnh phản ánh ngay nỗi thù bực của các nam-nữ tu — đúng như địa vị chúa Giê-su và Đức bà Maria. Tất cả hệ thống tu sĩ do phái nam lãnh đạo.

W — Cô muốn mường tượng đến Đức Bà Maria tuy có đóng một vai trò quan trọng trong tôn giáo Kitô cạnh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Cô có cho rằng giáo hội Kitô, vai trò phụ nữ có phần nào quan bina hơn các tôn giáo khác ?

KM — Hiện nay tôi vẫn là một nhà diêu khắc, nhưng trước kia tôi đã là giảng viên tại Đại Học Columbia. Một năm ông biết rằng tôi còn làm nhiều việc khác kể cả làm phim ảnh. Ông có con nhớ vụ bài khóa của sinh viên Đại học Columbia năm 1968 chờ ? Tôi đã tích cực đứng về phía sinh viên đến nỗi tôi bị sa thải và lúc đó tôi không có việc làm mà cũng chẳng có tiền bạc.

W — Dù sao, trong trường hợp riêng của cô, sự việc đó đã tạo nên cõi lòng trong nỗi lo âu chứ không phải là cảm giác an tâm ?

KM — Phải. Uy quyền tuyệt đối bao trùm trong tu viện luôn luôn tạo ra duyên cớ để nỗi loạn. Ông không biết bao nhiêu lề luật phải tôn trọng, bao nhiêu điều cấm đoán, bao nhiêu hạn chế đưa đến phải chống đối và sau tạo thành cái thú tranh đấu.

R — Nghe cô thi áp bức có thể là một điều tốt vì nó tạo cho ta hoàn cảnh rèn luyện ý chí?

KM — Thực ra tôi chẳng bao giờ nghĩ áp bức là 1 điều tốt nhưng cũng đúng là áp bức có thúc đẩy ta phải có thái độ. Tôi có cảm tưởng rằng không khí khai tự do trong các Trung tâm Tin lành HK ít thúc đẩy phụ nữ nội loạn vì hoàn cảnh thực sự đã bị che đậy. Họ sống trong một tâm trạng yên ổn giả tạo. Điều đó không có trong một trung tâm di cư người Ái nhì Lan như trung tâm của tôi và tại đó thể tru dãi của nam giới được nhắc nhở luôn.

W — Sách của cô đã được phổ biến rộng khắp Âu Châu. Phần lớn họ đều sững sốt về sự chống phụ quyền của cô, vì quyền ấy hiển hiện ở hầu hết khắp nơi. Họ sững sốt vì họ thường nghĩ rằng quyền của người phụ nữ đè nặng trong gia đình Huê Kỳ. Người ta sẵn sàng tin rằng đàn ông Huê Kỳ chấp nhận uy quyền ấy vì muốn làm vừa lòng các bà vợ. Người ta còn đi xa tới mức ví đàn bà như những con bọ ngựa. (1)

Phải chăng một phụ nữ Huê kỳ huy động chống đàn ông là một nghịch lý?

KM — Tôi nghĩ rằng, ngoài mặt thì người ta cho rằng hoàn cảnh phụ nữ Huê kỳ tối đẹp hơn ở các xứ khác: nhưng thực ra ở đây vẫn đè lại càng trầm trọng. Tôi xin giải thích. Có lẽ Huê kỳ đã chẳng sáng chế được gì trên bình diện chính trị ngoại trừ vấn đề phụ nữ. Các lý thuyết chính trị thường từ Pháp và Anh nhập cảng: Hình như chỉ có phong trào phụ nữ thành lập từ 1847 tại Hội nghị Seneca Falls trong tiểu bang New York, là một sự đóng góp đáng kể của Huê kỳ. Hai mươi năm sau ý kiến tái phát tại Anh và lần lần lan ra nhiều xứ khác tuy chỉ khiêm nhượng nhưng lần lần phụ nữ đã có những quyền công dân không hề có hồi đầu thế kỷ. Tại Mỹ, phong trào phụ nữ đã có nhiều phản ứng tốt trong nhiều khu vực ngoài quyền bầu cử như quyền tư hữu, ly hôn, giữ con cái, học hành và giữ các chức vụ trước chỉ dành cho đàn ông.

Sau đó vì ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1930, rồi ảnh hưởng của chiến tranh nên phong trào thành hữu khuyah, nên có vẻ mệt mỏi quyền bầu cử cũng ám ảnh — nên phong trào lại lịm đi. Nhưng trước khi ngã hẳn, phong trào cũng đã tạo được địa vị tăng tiến cho phụ nữ mặc dầu chưa được hoàn toàn giải phóng. Nhiều phụ nữ đã đạt tới bằng cấp cao lại bắt đầu viễn chấn thấy hoàn cảnh thay đổi mấy nên họ càng có cảm tưởng bị chiếm đoạt. Trên nguyên tắc mức học cao của họ cho phép mở mọi cửa nhưng thực tế họ đã không bước qua được các cửa ấy.

W — Điều cô nói quả thật nhưng phải chăng chúng ta đã nói đến 2 việc khác hẳn nhau. Vấn đề chúng ta đặt ra không nói đến quy chế của phụ nữ nói chung mà ta nói đến địa vị của phụ nữ trong gia đình. Người ta thường nói đến ưu thế của phụ nữ

trên bình diện ấy. Vậy cô có nghĩ rằng uy quyền của người cha rất cần thiết để quản binh tám lý của con cái chàng? Người ta cho rằng có, vì tại Huê Kỳ con cái đặt nền nỗi vần để như nghiêm ma túy và tội du dăng... Tại lối đó phần lớn do sự thiếu uy quyền của người cha. Một khác ta cũng đều biết rằng trong các khu xóm người Trung Hoa thì tỷ lệ thiếu niêm phạm pháp rất thấp hoặc không có, vì nơi họ uy quyền của người cha rất lớn. Vậy 2 bộ mặt thiếu niêm phạm pháp ấy do cô mô tả có là một nghịch lý chăng?

KM — Khi bà khẳng định rằng uy quyền của phụ nữ không có ngoài xã hội mà chỉ có trong phạm vi gia đình thì Bà đã cung cấp thêm luận cứ của tôi khi tôi cho rằng uy quyền của người phụ nữ chỉ bộc lộ trong gia đình vì nó không có nói nào khác để tiêu thụ uy quyền của họ. Thực ra phụ nữ Huê Kỳ được học để tham gia rộng rãi hơn vào đời sống xã hội nhưng người ta không để họ tham gia. Vì vậy những triều vọng, những năng lực của họ bị giới hạn trong gia đình và chỉ có trong gia đình họ mới bộc lộ tất cả sự bất mãn của họ. Ai gánh chịu hậu quả? Tất nhiên là chồng con họ. Phụ nữ Huê kỳ bị nhồi sọ quá nhiều về tinh cách làm mẹ nên tất cả khả năng đòi hỏi của họ chỉ còn hướng vào con cái. Họ vừa không chế vừa che chở con cái.

Điều bà nói về thiểu niêm các xóm Trung Hoa rất đúng. Nhưng không hẳn chỉ vì do uy quyền của người cha vì cũng cần biết đến nếp sống luân lý cõi xưa của họ làm cho họ vẫn theo nếp sống Trung Hoa của họ, mặc dầu họ sống trên đất Mỹ. Tôi nghĩ rằng nói họ điều quan hệ không phải là uy quyền của người cha mà chính là người cha biết trách nhiệm của mình đối với con cái.

R — Cô có nghĩ rằng ở Huê Kỳ, phong trào phụ nữ, thanh thiếu niên nội loạn, da đen cũng nội loạn... đều hội nhập trong một phong trào chung. Phía này được thắng lợi nào thì phía kia cũng hưởng theo.

KM — Tôi tin như vậy vì họ có thể liên minh với nhau để hành động.

W — Thành kiến về Da đen là đối với một số nhưng thành kiến với phụ nữ liên quan tới da số. Có quyền nói đến thành kiến chống một da số không?

KM — Có chứ. Khi tôi nói đến thiểu số thì tôi cũng căn cứ vào con số người của nhóm đó nhưng tôi nói đến kích thước của quy chế. Nếu rõ là phụ nữ chiếm đa số nhưng quy chế của họ quá hẹp. Ở Huê Kỳ có nhiều loại thiểu số, thí dụ: thiểu số tin lành gốc Anh. Họ ít người thật nhưng chẳng ai bảo họ là thiểu số vì thực tế chính họ kiểm soát toàn quốc gia.

W — Cô giải thích ra sao đa số xã hội phụ quyền trên khắp nhân loại vì ta thấy quá ít xã hội thiểu số mà ngày xưa thì nhiều hơn vậy vì đâu, lần đầu thành phụ hệ?

KM — Nhiều người khẳng định rằng chế độ

phụ hệ là cổ hữu của hoàn cảnh nhân loại và họ viễn dẫn sinh lý học để lập luận. Lập luận như vậy nêu ra nhiều nghi vấn. Tôi thực có cảm tưởng, không hợp lý khi cho rằng mọi tổ chức xã hội đều cổ hữu theo nhân tính cần cứ vào sinh lý: không có một lý thuyết chính trị nào có thể chứng minh được trên bình diện ấy. Trong quá khứ người ta thường cố tình chứng minh sự khống chế của nhóm này trên nhóm khác với những bằng chứng sinh lý. Tất cả những điều đó nay không còn vững nữa. Mọi người đều chấp nhận cách biện luận đó là những giải thích không công bằng của những người đang nắm quyền. Cần lưu ý là phần lớn các chứng minh về sự đương nhiên khống chế của phái nam lại chính do phái nam đưa ra. Tóm tắt đó là một khoa học chi phối bởi quyền lợi của một giai cấp.

W — Riêng cô sẽ giải thích ra sao?

KM — Về phương diện phái nam khống chế thì người ta chỉ căn cứ trên các giả định vi thiếu những dữ kiện về tổ chức xã hội thời tiền sử. Tuy nhiên tôi cho rằng phái nam khống chế từ khi nhận biết rằng phái có đàn ông mới tạo ra con cái nên các người thường cố gắng lập nên tương quan từ nguyên nhân đến hiệu quả giữa giao cấu với thụ thai. Tôi nghĩ rằng không khám phá ra điều đó thì mọi xã hội nông nghiệp đều cảm thấy tôn trọng sự phi nhiêu của đất cũng như khả năng sinh con của phụ nữ nên không sao quan niệm nổi một xã hội hoàn toàn phụ hệ. Việc sinh con mang tinh cách một uy thế lớn, một phép lạ, một thiêng liêng. Theo tôi đó là diễn biến vì căn cứ về những di tích quá ít về các xã hội tiền phụ hệ của thời đồ đá mới.

W — Thế cô phải những xã hội đó thường là các xã hội mẫu hệ?

KM — Tôi không tin là đã biết đủ để nói đến hệ thống mẫu hệ. Tôi cho rằng thời xưa có cả khuynh hướng phụ hệ lẫn khuynh hướng mẫu hệ. Cho nên không thể nói rằng trước thời phụ hệ đều đã có thời mẫu hệ.

W — Cô có thấy hình thức nào ngoài hai hình thức đó trong quá khứ và tương lai không?

KM — Các giải pháp thay thế còn quá lờ mờ. Dù chế độ tiền phụ hệ mang hình thái nào thì cũng thuộc thời tiền sử mà ta biết quá ít. Còn hiện nay tôi tin rằng chúng ta đang tiến về hướng lý tưởng 1 xã hội bình quyền không phái nào khống chế phái kia. Vả cháng hơn 130 năm nay đã có sự thay đổi lớn trong hệ thống phụ quyền. Trong sách tôi gọi sự thay đổi đó là «cuộc cách mạng sinh lý», tôi muốn nói đến một sự thay đổi thực sự trong quy chế của phụ nữ cùng với những tương quan giữa 2 phái và sự thay đổi đó là thành quả của Phong trào phụ nữ.

R — Trong các xã hội phụ hệ những nét nổi bật của đàn ông là sự thông minh, hiếu động và hoạt động có hiệu năng trong khi tinh cách thụ động gần cho đàn bà. Cô có tin rằng nếu phụ nữ được dạy dỗ như nam giới thì sẽ không có những

khác biệt ấy, hoặc những khác biệt vẫn có vì lý do sinh lý?

M — Tôi chưa thấy một bằng chứng nào là những thái độ khác nhau ấy do bản chất sinh lý trong khi tôi thấy nhiều bằng chứng nói tánh cách giáo dục. Ai cũng biết rõ vì đâu phát sinh 2 loại tánh chất — xin cần thận tánh ebast ở đây là tánh nam nữ giống các mẫu mà người ta buộc ta phải tôn trọng từ nhỏ. Ông đã nói đến những nét nam. Thực ra không phải là những nét gán cho người nam mà là của người nam mà chính là những điều người ta đã dậy cho người nam vì người ta cho đó là những nét riêng biệt của phái ấy. Tánh chất hiếu động, hiếu nồng v.v... khi ta phân tách ta thấy trên thực tế đó là những tánh chất của giai cấp thống trị. Ngược lại những tánh chất gán cho phụ nữ như là bất di bất dịch của bản chất người nữ nên phái này phải tuân theo thì tánh chất đó là của bất cứ giai cấp bị trị nào.

W — Có nên mong ước tiếp nối sự san bằng các khuynh hướng giáo dục chung cho nam và nữ? Người ta thường cho rằng đàn bà ít thích những vấn đề kỹ thuật như đàn ông. Đương nhiên cô sẽ cho rằng đó là vấn đề giáo dục. Nếu cô đưa 1 phụ nữ vào 1 đại học kỹ thuật thì người đó cũng học được như bất cứ người đàn ông nào... và quả thực cũng đã nhiều phụ nữ là những kỹ thuật gia thật giỏi. Nhưng nếu cô lựa 25 con trai và 25 con gái ở lớp đầu trung học, nghĩa là họ chưa được tạo trước nhưng thường cô sẽ thấy là các con trai ham thích các môn kỹ thuật hơn con gái. Nhưng ngược lại khi nói về những vấn đề nhân bản thì con gái nắm vững vấn đề hơn. Cỏ nên dùng những khả năng khác biệt đó để làm căn bản phân chia công việc một cách rõ ràng hơn hiện tinh không?

KM — Ông biết rằng việc phân chia công việc chỉ là giả tạo vì phân chia công việc đương nhiên lôi cuốn theo sự phân chia quy chế. Trước hết nói rằng các học sinh khởi cấp trung học chưa có gì tạo trước là sai. Họ đã được tạo từ nhiều năm trước vừa về những duyên cớ vừa về sự đồng hóa.

Hơn nữa, xã hội chúng ta đã bằng mọi cách làm cho phái nữ ngay từ buổi sơ sinh không tham dự các vấn đề khoa học, kỹ thuật, và chỉ được hưởng dẫn vào những khu vực nhân văn. Ông hãy xem ngay loại thông tin đại chúng chỉ phối trẻ con: màn ảnh cho thấy một cậu trai thành vị bác sĩ và cô gái thành y tá, hoặc một cô gái trở thành một bà mẹ cao đảm trong khi cậu trai thành một nhà thông thái. Chẳng hề bao giờ ta gặp hỏi để biết xu hướng của họ hoặc nói cách khác người ta ngăn cản con gái không cho thực biết về khoa học hoặc chính trị vì chỉ giản đơn là họ không có mặt trong các khu vực đó mà lại là hai khu vực mạnh nhất và có uy tín nhất. Vì vậy chẳng nên lấy làm lạ vì bước vào cấp trung học con gái tự thấy ít lý do tìm hiểu khoa học chính trị. Và cũng vì vậy mà có sự phân chia về quy chế.

(1) Có đặc tính con cái ăn thịt con ngay sau khi làm xong nhiệm vụ tình dục truyền giống nòi.

NHỮNG NỮ KỊCH SĨ HIỆN ĐẠI

Tú Trinh - Bạch Lê - Đoàn Thiên Kim

□ PHẠM NGA



Trong số 108 chủ đề « 35 nữ kịch sĩ hiện đại » trước, vì tính cách giới hạn của trang báo. Dời đã không thể đề cập tới một số khuôn mặt nữ diễn viên trẻ.

Kỳ này Dời xin giới thiệu tiếp: Tú Trinh, Bạch Lê và Đoàn Thiên Kim & các khía cạnh của những vai nữ trẻ trung.

Cô gái hippy trên sân khấu : Tú Trinh

Ở Saigon có một dạo các cô bé hippy rất ham chuộng một kiểu thời trang : quấn một băng vải màu sắc sõ quanh đầu rồi buông thõng xuống một bên mặt cho bay phất phới theo gió. Tú Trinh đã chọn vai hippy từ cái băng « da đỏ » này khi cô đóng trong một đoạn ngoại cảnh của một vở kịch ban Sống chỉ bằng một hai phút ngoại cảnh mà cô đã được nhiều người khuyến khích. Tú Trinh cho biết chuyện « người chọn nghệ » hay « nghệ chọn người ».

— Từ sau đó các ông trưởng ban đều mời Trinh thủ vai hippy thôi. Dần dần Trinh cũng thấy mình thích hợp với vai « xi xon », ngồi ngáo này, đó cũng là những vai dữ, liều lĩnh, đam mê...

Có một lần trong vở « Tan tác » của ban Sống, Tú Trinh giữ vai một thiếu phụ ăn chơi đi quyến rũ vợ người ta vào vòng xa hoa truy lạc. Tú Trinh không mấy vui về vai « người lớn » này :

— Bị giữ vai đàn bà đó thì khó

hơn những Trinh nghe người ta ghét hippy Tú Trinh lâm, nên chắc là thành công. Riêng Trinh không thích đó cho lắm vì không thích hợp.

Cô gái quê và cô giáo Tú Trinh ?

Tú Trinh tên thật Hà Thị Thu Ba, 19 tuổi. Xuất thân từ cải lương cũng bằng cái tên Thu Ba ở gánh Ánh Chiêu Dương của ông Năm Châu. Bước sang thoại kịch đầu tiên bằng vai một cô gái mù trong một vở kịch của ban Bích Thuận và đã lần lượt cộng tác với hầu hết các ban Kịch tivi : Phượng Nam, Bích Thuận, V.D, Duy, Trắng Đen, Bảo Án, Hương Sắc, Hương Huyền v.v..

Cô thích vai nào nhất đã đóng ?

— Có lẽ Trinh thích vai cô bé bụi đời, trong « Bước chân từ biệt » của ban Bảo An. Cô bé ở trong một băng du dã, yêu anh « đại ca » và sau người yêu bị đàn em thanh toán chết, cô trở về nhà đi học lại.

Trong thoại kịch nói đến Tú Trinh là nói đến vai cô gái hippy

nhưng một lần khán giả đã hết sự ngạc nhiên khi thấy cô ngượn, ngừng e thẹn và khóc sướt mướt với vai một cô gái quê trong tuồng « Kẻ đội mồ » :

— Lúc đó Trinh đứng vịn vào bàn thờ, khóc nhiều đến nỗi không hát nổi bản văn thiền tường. Một tờ báo sân khấu đã viết « Cố Tú, sau có khóc thì đừng khóc nữa, quá làm khán giả phải xót xa lòng ». Đó là một vai bi mà Trinh nhớ mãi.



TÚ TRINH

— Còn gần đây trong 1 chương trình của Xuân Phát, Cô có khi thủ vai một cô giáo ? Cảnh tượng sao ?

— (Cười) Bạn bè ở dưới nói được làm, coi cô vẻ mờ phạm lam. Còn anh hỏi tại sao cô giáo nhủn mày hơi nhiều là vì tật riêng anh à. Cái tật này sẽ làm Trinh mau nhăn trán nên Trinh phải luôn luôn tập cười thật nhiều.

— Cô có bí quyết riêng nào để tập luyện vai trò ?

— Trinh không có bí quyết nào hết anh. Ở vai hippy thi được các ông trưởng ban, đạo diễn chỉ dẫn một phần, còn lại Trinh tự nghiên cứu trong sách vở. Nhận được một bản kịch thi Trinh đọc kỹ, suy nghĩ về vai của mình. Có thể nói là Trinh dợt kịch trong tư tưởng, đến lúc diễn thì nhờ cảm hứng. Ở vai cần ra nức mắt thì Trinh cũng hăng ở vai trò chứ không có bí quyết nào.

Đóng hippy nhưng tách tình trầm tĩnh

— Cô đã đem đời vào kịch hay kịch chỉ là kịch ?

Trinh suy nghĩ rất lâu về câu hỏi này vì trong lòng cô đang mang một « bí kịch » trước một vụ xăng ta trên một tờ báo. Cô trả lời thật chậm :

— Đì ngoài đường có nhiều khi Trinh phải im lặng cúi mặt bước thật mâu trước những lời kêu chọc bậy bạ. Trinh xác định là Trinh trong đời sống không hề hippy chút nào tuy cũng có một số bạn bè hết sức ăn chơi. Tính của Trinh nhiều người nói rất trầm, ghét đầm đong và chỉ thích yên tĩnh một mình. Tuy Trinh thích vai hippy nhưng ngay trong lúc diễn khai phai minh tha hồ làm giống hệt một gái bụi đời ngoài đời. Cô khi nào Trinh nói mấy tiếng khuya lão, ghê mẫu, lương tai... đâu ? Vậy mà có nhiều tờ báo viết không thể tưởng tượng được về Trinh.

(Người viết xin giới hạn đoạn viết có tính cách « Nỗi lòng cô gái hippy » - tên một phim xã hội của Ba Tàu Đài Loan - cho đúng với chủ trương của báo. Dời là chỉ tim hiểu và khai triển những vấn đề nghệ thuật. Xin lỗi lại những tâm sự, nỗi lòng v.v... cho những tờ báo sân khấu khác).

Tú Trinh hiện nay còn làm xướng ngôn cho Chương trình Thép Súng ở đài Quân Đội và cò quan Juspao nhờ ở giọng phát âm tiếng Việt Nam rất đúng đắn (chữ X,S cò phát âm rất phân biệt). Cô còn là một cán bộ văn nghệ của bộ Phát Triển Nông Thôn. Tuy nhiên, chính cô than phiền về tình trạng « da nắng da nhiệm » của một số diễn viên trẻ hiện nay : sự xuất hiện bao thầu ở dù mọi ngành kịch, thơ, hát và không chọn hẳn một vai chuyên biệt nào chỉ làm cho khán giả nhảm chán, không còn chờ đợi mỗi lúc người diễn viên xuất hiện.



BẠCH LÊ

BẠCH LÊ : chuyên vai em gái hiền ngoan

Trái hẳn với Tú Trinh, Bạch Lê chuyên đóng những vai nữ hiền lành, ngoan ngoãn trong các vở kịch. Như trong một vở của Hương Sắc, trong vai cô em gái của một anh chàng kết bằng với du dã (Hương Huyền giữ vai này). Trong tà áo dài trắng, Bạch Lê làm nổi bật thái cực « gái nhà lành » đối lập với sự ngô ngáo, bất cần đời của Tú Trinh, vai cô gái hippy, « đào » của ông anh trai. Nhà báo gấp Bạch Lê tại nhà cũng thấy cô mặc áo bà ba, tóc thát bím trông cô nhu mì không khác trên sân khấu.

Tên thật Nguyễn Bạch Lê, tuổi 20, là con thứ ba của gia đình soạn giả lão thành Thành Tôn, cô đã xuất thân từ gánh cải lương Đồng Ánh Minh Tơ. Bạch Lê cho biết đã cộng tác với các ban Hương Sắc, Hương Huyền, Phù Sa, Mưa Nguồn v.v..

Có người cho biết trong một ngày lễ đài tivi phát hình ban ngày Bạch Lê đã xuất hiện « dài dài » trong tất cả 6 chương trình, từ Người Cày Cỏ Ruộng, Xây Dựng Nông Thôn đến các ban kịch chuyên môn buổi tối.

Trong các vai gái ngoan, Bạch Lê tự thấy thích hợp với vai bi, khóc nhẹ, chỉ hưng dẫn lại hết cách diễn vai bi của thoại kịch, làm sao cho khôi lòi cái kiêu cải lương ra. Lê phải tập khóc tới khóc lui cả buổi. May ông đạo diễn cũng chỉ dẫu cho Lê nhiều.

để chói mắt mà rơi lệ). (Tú Trinh cho biết vì cận thị 3 độ 75 nên không k刈 lối này được) Bạch Lê không quen k刈 khóc dầu (tiếng hèn ghè là « làm dâu » tức giả vờ dùng mùi xoa thẩm dầu Nhị thiên đường hỉ mũi để hơi cay xòng lên mắt). Nhưng lên tivi trong vai bi, Bạch Lê chỉ có thể khóc nhờ cảm hứng vai trò diễn.

Người về từ... cải lương

Bắt đầu hát ở gánh Hương mùa Thu hiện nay Bạch Lê còn cộng tác với các ban Phụng Hảo, Mây Tần trên đài phát thanh, nhưng nói chung cô chuyên loại cải lương Hồ Quảng. Chính vì nghề nghiệp mà Bạch Lê rất thích đi xem phim chưởng, mê Lăng Ba đến cả trong giấc ngủ cũng để đĩa và băng học nghề Hồ Quảng.

— Bước sang thoại kịch, cô có thích nghệ được với những sự khác biệt với lối diễn cải lương không ?

— Kịch khác hẳn cải lương, Kịch cần phải diễn tự nhiên hơn và bỏ hẳn cải vũ vò vang cò, xàng xè, bỏ luôn một số điệu bộ nữa. Như một lần Lê ở ban chị Kim Cương dợt vai một đứa con khóc nhẹ, chị Kim đã bắt ngừng liền để chị hướng dẫn lại hết cách diễn vai bi của thoại kịch, làm sao cho khôi lòi cái kiêu cải lương ra. Lê phải tập khóc tới khóc lui cả buổi. May ông đạo diễn cũng chỉ dẫu cho Lê nhiều.

Bach Lê cho biết thêm là diễn trước ống kính tivi báo giờ cũng khôn hơn trên sân khấu. Người nào trưởng ống kính không thu hình mình mà «đứng chơi» bị nổ lién. Nhiều khi bị lấy gros plan hồi nào không hay nữa. Bên sân khấu, đóng cạnh một diễn viên đang được khán giả chú mục vào thì vai phụ có quyền đứng chơi cũng ít ai thấy.

Bach Lê cũng đang làm cán bộ PTNT, thuộc sở Tám lý chiến nên cô còn caтан nhạc và ngâm thơ. Riêng nghề ngâm thơ thì cô học với nữ nghệ sĩ Thúy Liễu. trưởng ban kịch thơ Quốc Hoa về cách ngâm giọng Bắc bên cạnh giọng Nam riêng của Bach Lê. Cô cũng đã mè giọng ngâm của Hoàng Oanh từ nhỏ thèm nghe làm chuyên âm, có còn có thể già giọng trẻ con rất enghè.

Soi gương dợt kịch

— Cô cho biết nghệ thuật tự luyện cách diễn của cô?

— Nhận được bản kịch của trưởng ban đưa là về Lê phải học kỹ, lập đi lập lại từng câu nói. Rồi còn đứng trước kiển tập diễn thử. Có khi Lê còn ngồi một mình tập vẻ mặt, cử chỉ nữa. Lúc đó thi...hồng cho ai thấy hết.

— Cô có bí quyết riêng để diễn vai hiền không?

— Muốn diễn vai hiền thì phải có sẵn dáng điệu nhu nhu. Giọng nói ôn tồn cũng rất quan trọng. Nhưng cũng phải tùy vai mà cách diễn đều khác nhau. Mỗi vai là phải mỗi học hỏi.



ĐOÀN THIÊN KIM

Nói chung thì Đoàn Thiên Kim chuyên thủ những vai đàn bà hiền hậu. Đã từng chủ trương giờ chương trình văn nghệ thiếu nhi trên đài tivi, giữ vai mẹ của diễn viên Lý Kon Thành Tâm bên cạnh vai cha Hoàng Mai đóng. Chỉ một lần trong một vở kịch vui của ban Tường Vi, Thiên Kim đóng vai một cô vợ trẻ vẫn hiền ngoan nhưng hơi «Ma giáo» để gạt tiền một ông già dè về giúp chồng.

Mới đây trong phim ngắn «Bức tâm thư» của nhóm phim Đặc Lộ thực hiện, Thiên Kim cho biết đã phải gương ép đóng vai một bà mẹ (dĩ nhiên là trẻ) danh da dữ dội nù áo một anh thanh niên

đóng thế lanh nhung vai mẹ già quá. Như đóng chung vai mẹ và con với Bach Lê, có tờ báo đã phê bình là cứ giống như hai chị em. Vừa rồi tôi từ chối một vai mẹ có tới 3 con mà Bach Lê đóng vai con út. Còn dùng lời thuật hóa trang thì kỷ cục là tôi không thể hóa trang già được. Trong 1 vở kịch của ban Mura Nguồn, mới hóa trang già xong coi tai giống y như con mèo xong bà trưởng bản bắt phải bôi, cứ đề nguyên nét mặt tự nhiên như vậy.

bắt phải cưới cô con gái chinhhao của mình. Anh chàng này lờ que, cô gái bằng kiều kết bạn 4 phương la hét ché: «đóng hiền quá!». Thiên Kim cố gắng làm mặt dử, trong vai không hợp với cá tính cô!

Thành thật không diễn lô

Tên thật cũng là Đoàn thiên Kim lúc xưa chỉ lấy tên là Thiên Kim nhưng có hồi sô làm với cô Trang Thiên Kim nên mới thêm luôn họ vào. Xuất thân từ sân khấu cải lương gánh Bích Thuận, Kim Thoa và bước sang lãnh vực kịch bằng những chương trình phu diễn văn nghệ ở các rạp影 Tân Việt, Thành Bình một thời. Hồi về những vui buồn trong nghề, Thiên Kim cho biết:

— Tánh tôi nhút nhát và thành thật nên cô thể, ít được nâng đỡ, chỉ giữ những vai xoàng. Tuy vậy trong tháng 10 vừa rồi tôi được giấy khen «diễn viên xuất sắc» của tiểu đoàn 30 CTCT và trước kia cũng được một giải khác của quân đội tờ chức.

Hỏi về cách tập luyện nghệ thuật diễn xuất thì Thiên Kim trả lời vẫn với giọng chứng mực hiền lành:

— Tôi diễn theo tự nhiên, không màu mè quá và không bao giờ dám ra lố kịch. Có lẽ tôi chịu thiếu sự màu mè hơn là đẽ lố. Còn về tập luyện thì tôi rất chịu khó coi người khác diễn giúp vào sự học hỏi nghiên cứu mỗi vai.

Ngoài nghề kịch «chỉ mong muôn không quá tệ cũng không quá nỗi» Thiên Kim còn làm thêm nghề chuyên am phim cho hãng Mỹ Vân. Nếu thất bại bèn chuyện hóa trang thì ngược lại ở nghề chuyên âm, Thiên Kim có biệt tài giả giọng của trẻ con 3 tuổi đến bà già sáu mươi và như trong phim Sám Hối, đã lanh lẹ phần doubler giọng nói cho vai của bà Bảy Ngọc.

Ở lãnh vực điện ảnh, Thiên Kim đã đóng vai chính trong những phim xưa như Trần Minh Khố, Chuối, Huyền Trần Công Chúa (vai Huyền Trần).

THIỆU QUANG

ĐỜI LÂM CẨM

Con cháu James Bond?

NASHVILLE, TENN. (AP) — Văn phòng Thủ Thống đốc Winfield Dunn cho biết đã nhận được 2 lá thư nội dung như sau :

Lá thư nhất :

«Kính gửi Thủ Thống đốc,

Cháu rất muốn được trở thành một điệp viên. Cháu có thể được mang một bí danh hay không? Nếu cháu có thể tự gọi là James Bond hay không? Xin Thủ Thống đốc giao cho cháu những công tác phải làm để trở nên một điệp viên. Năm nay cháu 11 tuổi.

Điệp viên của Ngài Ký tên : Lynn Lewis.»

Lá thư hai cũng tương tự :

«Thưa Thủ Thống đốc :

Cháu cũng muốn làm một điệp viên như James Bond trong các phim xiné cháu đã được xem. Nhưng cháu xin được mang bí danh là Jim West...»

Tên tuổi tác giả là thư hai không được tiết lộ vì :

«Cháu không muốn điều này bị định khâm phà».

Thật đúng là một điệp viên nhà nghề!

Ở tù — thích hơn

TOLEDO Ohio (UPI) — đời sống tự do không còn một vui thú gì vào một người sống gần cả đời trong nhà tù.

Theodore Matousek năm nay 48 tuổi và đã sống trong nhà tù ở Ohio được hơn 33 năm. Hồi tháng chín vừa qua Matousek được trả lại tự do nhưng đó lại là điều ngoài ý muốn» của đương sự.

Sau khi được thả ra vài ngày, không biết có phải vì chịu không nổi không khí tự do ở ngoài hay vì quá nhớ người bạn duy nhất của một đời người những chấn

sát can thiệp để buộc một phụ nữ đứng gọi điện thoại quấy rầy ông ta nữa.

Nhưng người ta đã không nhận và cho biết rằng ông ta chỉ có thể trả lại chốn cũ trường hợp bị can án một lần nữa.

Nhất quyết không chịu sống cuộc đời của những người khác cho là tự do — Matousek đã cố tình phạm pháp : làm giả mạo một tấm ngân phiếu 156 dollars để trả tiền một hàng rượu. Sau khi trao tấm ngân phiếu cho nhà hàng, Matousek kêu rượu uống và ngồi tĩnh bờ chờ cảnh sát tới đưa về bót.

Matousek được đưa ra tòa và «được» kết án 20 năm tù nữa về tội giả mạo ngàn phiếu.

Matousek trả lại nhà tù cũ vào đúng ngày sinh nhật 48 tuổi

Nạn nhân thứ 355

BA LÈ (AP) Cảnh sát Ba Lê vừa cho biết một thiếu phụ trẻ đẹp vừa mới leo lên tháp EIFFEL và nhảy xuống đất tự tử. Đây là nạn nhân thứ 355 của tháp EIFFEL. Năm nay ngọn tháp này đã được 83 tuổi.

Ngồi thì có thể, nhưng...

LINCOLN, Anh Quốc (AP) — Victor Speed, 28 tuổi bị cáo về tội đã hãm hiếp bà Jean Coleman 27 tuổi, ở hàng ghế trên của một chiếc xe hơi, hiệu Morris Minor. Đây là một loại xe hơi thấp, nhỏ của Anh Quốc giống như xe hơi Honda N-360 của Nhật bản.

Ra tòa, bào chữa cho bị cáo, luật sư Igor đã biện hộ :

«Thưa quý Tòa.

Tôi xin Quý Tòa tự đặt câu hỏi và tự trả lời một cách thành thục, ở hàng ghế trên của một chiếc xe Mi Ni như thế, liệu có đủ chỗ cho thân chủ tôi hãm hiếp một phụ nữ hay không?

Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một vụ làm tình mà hai bên đã có một sự thỏa thuận vì họ phải ngồi chung khẽe nhau — ở một vị trí rất đặc biệt».

Bồi thẩm đoàn gồm 10 người đàn ông và 2 phụ nữ, sau khi nghe nói vậy bèn nghị án trong 15 phút rồi tuyên bố :

«Vô tội»

Mất thi giờ

VALPARAISO, Ind (AP) — Một người đàn ông đã tới nhờ cảnh

sát can thiệp để buộc một phụ nữ đứng gọi điện thoại quấy rầy ông ta nữa.

Không có gì là phiền khi được nói chuyện bằng điện thoại với một phụ nữ cả, trừ trường hợp bà ta già 80 tuổi, chính vì lý do tuổi tác đó. Ông bèn di trình cảnh sát.

Tất cả trở về bình an trừ con chuột

RIVERSIDE, Cal (AP) — Một chàng ăn trộm vô danh đã trộ tài lấy của sở thú 5 con rắn, 2 con rắn, 6 con thằn lằn, 6 con chim cù Á châu, 1 con Anacoda (một loài rắn lớn nhất ở Mỹ) và 1 con chuột.

Sau khi bị bắt trộm vài ngày, cảnh sát nhận được một «cú» điện thoại của chàng ăn trộm báo cho biết chỗ mà họ có thể tìm lại được những con vật trên.

Sau đó cảnh sát tới chỗ đã được chỉ dẫn và thấy đủ các con trăn, rắn, thằn lằn, chim cù... nhưng không thấy con chuột.

Đề đến bù lại con chuột là tờ giấy 20 dollars và một mảnh giấy với những hàng chữ : «Thành thật xin lỗi cùng quý vị vì không thể hoàn lại con chuột. Lý do : con mèo của tôi đã lở sợi tái nó rồi!»

Một phương pháp mới để bài trừ ma túy

ATLANTA, Ga (UPI) — Các cô cậu hippi ghìn ma túy ở khu vực Piedmont Pork thuộc tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ đã chơi với vi một phương pháp mới về bài trừ ma túy của cảnh sát ở đây:

Cứ mỗi khi thay móng sắt cho ngựa của cảnh sát cưỡi, người ta làm dịu cơn đau của ngựa bằng cách cho ngựa ngủ khói thuốc cần sa.

Thế là từ đó ngựa cũng đâm ghiền ma túy và cứ chồ náo có khói thuốc cần sa là tìm tới, nhất là những con ngựa vừa mới được thay móng, càng đau, cu cậu càng thèm thuốc, cảnh sát chẳng phải khó nhọc gì, cứ cưỡi ngựa đi rong phố và thấy ngựa ủi dò nhà nào là chắc chắn có dân ghiền ở trong đó

CÁNH HOA CHÙM GÓI

Nguyên tác
« THỔ TY HOA »
của QUỲNH DAO

bản Việt văn
LIỀU QUỐC NHĨ

(TIẾP THEO)

Chiều tối, Mạc Bình ôm một chồng mền lông và chăn trải giường vào. A đặt tất cả lên giường, nhìn tôi nói :

— Ông chủ dặn cô tôi nay ở nhà đừng đi đâu, để ông gọi bác sĩ đến xem bệnh.

Tôi hơi kinh ngạc :

— Cảm mạo có chút xíu mà cần gì gọi đến y sĩ ? Trung Đan có mua thuốc rồi, tôi khỏe mạnh đâu còn nhức đầu nữa đâu ?

Mạc Bình trải giường cho tôi, khăn trải giường màu xanh nhạt sọc đen, mền ay-lông nền vàng hoa đỏ, tất cả đều mới toanh. Mạc Bình cười nói :

— Chính tay ông chủ khống phố mua đấy ! Lành cho nhà này đã lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ mua sắm, lúc trước chỉ có chúng tôi đi chọn hàng mà thôi. Rồi nhìn giá tiền trên hàng, ủ lại cười : — Ông chủ không biết giá, mua mắc hơn cả trăm bạc.

Lại nhìn tôi, tia mắt à cõi vẻ lạ lùng và tò mò. Cả Mạc Bình cũng lạ lùng về thân thế và địa vị của tôi trong nhà họ La nữa sao ? Tôi là ai ?

Chăn nệm đã phủ xong, à lại nói :

— Cõi đêm mèn gối cho Gia Gia cả rồi à ?



— Vâng, Tôi đáp.

Ông chủ hôm nay đã gọi người cắt kính đến để thay kính khác lên cửa sổ Gia Gia. Mạc Bình vừa nói vừa nhìn tôi — Từ ngày cô đến ngủ đến nay, cuộc sống của Gia Gia có vẻ khá hơn lúc trước. Không ai chú ý đến cả. Đi ra cửa, Mạc Bình đứng chảng qua tại họ ít chịu chú ý đến cuộc sống của người khác, mà chỉ lo cho chính họ thôi.

Đó là lời phè binh của một kẻ tớ đối với chủ, sự thật có phần đúng như thế. Nhìn theo dáng Mạc Bình, tôi ngồi xuống mép giường. Đưa tay sờ chiếc mền, mèi vải mới thơm lị. Lòng tôi bỗng lâng. Giáo sư La Nghị đích thân xuống phố mua sắm, ông đã nhờ đến việc mua chăn nệm cho tôi nữa sao ? Mua mức 1 trăm đồng ? Sao lại đến 1 trăm đồng ? Nhưng điều làm tôi cảm động hơn cả không phải là việc mua chăn nệm, cũng không là việc ông mời bác sĩ đến khám bệnh cho tôi, mà là việc ông cho người gán kính lại cho Gia Gia. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy, đủ chứng tỏ bên trong cái bề ngoài thô bạo của ông, còn chứa đựng một quả tim nhân ái !

Nhin những hạt mưa đọng trên kính và bầu trời vẫn vũ den trên khôn, tôi là lùng cho cuộc đời, là lùng những con người họ La. Họ ra sao ?

Có ua thích tôi không ? Hay lại oán ghét ? Họ yêu thương hay chán nản tôi ? Tại sao họ có vẻ thích tôi như vậy mà vẫn làm khó dễ tôi đủ điều ? Tại sao ? Có phải chàng vì thân thế quá đặc biệt của tôi ? Nhìn ra cửa, tôi lâm bầm :

— Tôi là ai ? Tôi là ai ? là ai ?

16

Suốt mấy hôm nay, tinh thần tôi bỗng trở nên bùn khoán bát au làm sao ấy. Sáng rồi chiều, ngày hay đêm, lúc nào tôi cũng có thể bắt thần tự hỏi :

— Tôi là ai ?

Có lẽ thần kinh tôi bắt đầu rạn nứt. Kẽ từ hôm gặp nguy ở thư phòng đến nay, tôi rất sợ bà Nghị. Mỗi lần gặp mặt là mỗi lần hoảng hốt. Riêng bà Nghị thì không biết thế nào, chờ linh tính tôi thì lúc nào cũng cảm thấy như bà ta đang theo dõi tôi với cặp mắt ghê sợ, cũng vì thế, tôi thường tưởng tượng là bà ta lúc nào cũng tìm cơ hội thuận tiện để giết tôi. Điều này càng làm tôi phát phong lo sợ.

Trung Đan trong suốt mấy ngày qua, có vẻ bận rộn lắm. Anh ấy thường vắng nhà không biết đi đâu. Trong những giờ phút ở nhà, thi công ít khi vào phòng tôi, trái lại chàng thường tìm cách chui rúc mãi trong thư phòng giáo sư La Nghị. Tôi đoán chắc có lẽ chàng đang nhọc công di làm tài liệu để chứng minh giả thuyết của mình. Nhưng mà, nhìn khuôn mặt buồn bã ảo não của chàng, tôi biết chàng đã hoài công.

Giáo sư La Nghị cũng có vẻ biến đổi rất nhiều. Đôi mắt che khuất trong đồi mày rậm kia, không còn vẻ tự nhiên hàng ngày nữa, lúc nào cũng như vướng vắt một sự nghi ngờ. Nghĩ ngờ tôi, Trung Đan, Hạo Hạo, và Khởi Khởi ? Nhiều lúc tôi cũng thấy ông dùng thái độ đó luôn cả với bà vợ ông, thái độ đề cao cảnh giác giống như một thái độ phòng bị.

Với Hạo Hạo ? Kẽ từ sau hôm trao đổi vài câu trong phòng ăn với tôi cho đến nay, hình như hắn đã trở về đường cũ, sớm đi tối về, suốt ngày không có mặt ở nhà. Nếu có đi chăng nữa thì không khiêu khích Trung Đan, thi lại đúng đắn với Giáo Sư La Nghị. Có một lần, tôi nghe hắn chế nhạo Khởi Khởi là người đẹp bằng sáp. Khởi Khởi ? Thực sự cũng giống lắm ? Lúc này à càng lúc càng ốm, càng trắng xanh ra. Có lẽ vì ốm nên chiếc mũi càng thấy cao và đôi mắt càng to hơn đúng như nét đẹp tây phương cổ điển — Nhưng, lòng mắt đen nháy của a không làm tôi an tâm, điều này có lẽ à không biết. Nhưng với tôi mỗi lần trông thấy à đăm đăm nhìn mình, là lại có cảm giác như ánh mắt đó muốn giết tôi, nếu thế thì điều ấy có phần nào hiệu quả, vì mỗi lần nhìn là lòng tôi như cảm thấy bị thương tổn. Nói thật, gia đình họ La này đối với tôi càng lúe càng trớ nên khó thở hơn.

Buổi sáng nay, vừa thức dậy. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, ánh nắng đang ngập đầy khung cửa kính. Đã lâu rồi lúc nào cũng chỉ thấy những đám

mây màu chi vần vũ trên khôn, hôm nay vừa bắt gặp ánh nắng mặt trời, là lòng tôi bỗng sung sướng và vui vẻ lạ lùng.

Tôi là con người thích hoạt động mà cứ bị giam hãm trong nhà vì lạnh trong suốt mấy ngày liền, thì làm sao chịu nổi ?

Tất cả xương cốt như muỗi mốc meo. Nèn ngay khi thấy Trung Đan bước vào là tôi vội nhảy xuống như chú sâu nhỏ vừa thức giấc sau cơn đông miên, nắm lấy tay chàng vui vẻ :

— Hôm nay cho em nghỉ một ngày nghe anh. Mặt trời đẹp quá, chúng ta đi picnic đi ! Trung Đan đầy tay tôi ra, chau mày lại như điều tôi vừa nói là một đề nghị không đúng lúc. Chàng nhăn nhó bảo :

— Tại sao lại nghe đến việc đi chơi ? Cô có biết chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày thi vào đại học rồi chàng ?

Như bị tạt thau nước lạnh vào mặt, mắt cả hưng thù, tôi trề môi :

— Làm như siêng lấm vậy ! Lâu lâu mới có một lần, đâu phải lúc nào cũng có mặt trời đẹp như vậy đâu ?

Chàng ngang lèn nhìn trời, hình như mặt trời không nung được lòng hứng thú. Thờ ơ đáp :

— Hôm nay đi không được, anh còn nhiều việc phải làm, cũng như em còn phải làm hết những bài lo-ra-git này !

Tôi giận dỗi :

— Hôm nay anh bận việc gì nữa ? Suốt ngày không thấy anh ở nhà.

— Sắp đến ngày bế trường mùa đông rồi, công việc càng bận rộn hơn ngày thường chờ sao ?

Rồi giở sách ra để trên bàn. Chàng nói !

— Nào bây giờ bắt đầu học nhé :

Chỗng tay lên mặt, tôi nhìn quyền sách một cách vô vị. Tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ ám cả thân. Lô-ra-git ? thật là chán ngắt. Trên bàn, trên sách, tia nắng như nhảy múa, đẹp và xinh biết chừng nào ! Cầm bút chì lên, tôi quay nhau trên vở, vẽ một đầu người với mài tóc và râu ria rối bù, thêm đôi mắt, Ai vậy ? Giáo sư La Nghị à ? Một Địa chất gia ? Ông ấy là gì của tôi ? Bên cạnh ấy, tôi đề thèm hai câu thơ :

Mặt người đãi chẳng thấy

Râu tóc đầy dung nhan.

« Toet ». Bỗng nhiên quyền vở của tôi bị Trung Đan giật đi. Nhìn bức họa trên vở, rồi chàng lại nhìn tôi :

— Đây là quyền bài tập lô-ra-git của cô đấy à

— Anh khó khăn quá, tôi không thích làm bài lô-ra-git !

Chàng thở dài :

— Khó khăn ư ? Chẳng qua đó là tôi vì cô mà. Rồi nhìn vào bức họa chàng nói :

—Nhưng mà nhìn hình, anh thấy em cũng có
kiểu về hội họa lùm đùm, có lẽ nên học vẽ hơn
là học văn.

Trung Đan nhìn tôi một lúc rồi cúi xuống viết
một hơi ba bốn chục bài tập nhỏ đặt trước mặt tôi,
chàng nói :

—Làm hết bài tập này, chúng ta sẽ đi chơi.
Tôi la lên :

—Bao nhiêu bài làm đến tôi không biết là bết
chưa nữa là...

—Đúng thế. Chàng gật đầu nói. Nhưng mà
vẫn đủ thì giờ để chúng ta xem được một xuất phim.
Bây giờ, em ở đây làm bài, anh có việc phải đi.

—Anh đi đâu?

—Đi thăm một người bạn.

Tôi héto :

—Anh không thích đi với tôi, tôi ngày chỉ nghĩ
đến bạn không à.

Chàng đứng lên trước mặt, chăm chú nhìn :

—Úc My. Con người sống ở đời, trách nhiệm
ba giờ cũng quan trọng hơn sự đưa giỗn, chúng ta
đã mất quá nhiều thời giờ rồi, đừng nên để mất
thêm nữa. Anh có việc chính đáng cần phải lo, em
đứng trả con như thế. Đề tôi nay anh có nhiều
chuyện cần nói với em.

Tôi cố chấp :

—Không. Tôi không cần biết gì là trách nhiệm,
tương lai, công việc cả... Tôi chỉ cần biết thực tế,
Hạo Hạo nói đúng, anh chỉ là thẳng lý thuyết
suông. Muốn cùng anh dạo chơi, anh lại không
biết gì về cảnh đẹp.

Lời nói của tôi đã chọc giận chàng. Nghe đến
tên Hạo Hạo mắt Trung Đan tóe lửa :

—Tôi nói cho em biết. Úc My. Nếu tôi cũng
có người cha giàu có như Giáo sư La Nghị, không
cần phải lo ăn, lo mặc, không cần phải lo kiếm nhà
ở. Nếu tôi có cả cái bản tánh an phận của một ký
sinh trùng, chỉ biết tự mãn với gia tài của cha mẹ
đề lại, thì tôi sẽ sẵn sàng dẫn em đi chơi, đi giỗn,
làm bất cứ chuyện gì em thích, thỏa mãn tất cả đòi
hỏi của em. Nhưng mà anh không phải là hạng
người như vậy, anh không thể trở thành hạng
người mà em mong mỏi đó. Nếu em thích cũng
được, mà không thích cũng chẳng sao. Tôi lúc nào
cũng chỉ là tôi thôi.

Nói xong, chàng bước ra cửa, không quên nói
với lại :

—Tôi nay anh vẫn mời em xem hát !

Cánh cửa đóng rầm lại, tôi ngẩn người ra ngồi
trên ghế, lòng mang nặng cảm giác bị lồn thương.
Chăm chú nhìn những tia nắng lấp lánh trên khung
kinh, tất cả sự vui vẻ ban mai bay mất cả. Trung
Đan! Anh là con người như thế nào? Không lẽ có
thứ người vẫn còn ương ngạnh và cứng rắn được
trên phương diện ái tình chàng? Anh thật quá
đáng, lời đề nghị của tôi không đúng sao? Trách
nhiệm! Trách nhiệm! Lúc nào cũng trách nhiệm.
Phải chàng trái tim anh chỉ chưa đựng có bấy nhiêu
thôi? Tôi thở dồn dập, sự giận dữ và bức tức làm
tôi run rẩy.— «Tôi nay anh mời em xem hát!» —

Nói sao dễ quá thế? Có phải việc mời xem hát
anh như là một việc làm để trả nợ chàng?
không thích xem hát? Chẳng qua thấy hôm nay
trời, muốn được cùng chàng tâm sự, chỉ có
như thế mà không thông cảm nổi thì nói chi
chuyện tri tâm?

Tôi thẩn thờ độ mười phút, rồi nhảy thoát
cửa. Đến hành lang, Hạo Hạo đang sửa soạn xuôi
lầu dùng điểm tâm. Hắn nhìn tôi nháy mắt, điểm m
nụ cười ấm áp như nắng mai. Hạo Hạo nói :

—Chào cô My, nắng sớm không khiến cô ho
động à?

—Không lúc nào tôi lại chẳng hoạt động cả.
Hắn ranh mãnh :

—Có thật không đấy? Muốn đi chơi không
Tim tôi đậm mạnh, chú ý nhìn đôi mắt như thu
giục của hắn, tôi hỏi :

—Đi đâu đấy?

—Tùy ý cô lựa chọn miễn vui là được rồi. Thế
nào? cô có thể bỏ ra một ngày đi chơi với tôi
không? từ sáng đến tối nhé?

—Tôi khuya còn được! Bỗng nhiên tôi lại thử
lên câu ấy, có phải chàng là một sự báo thù Trung
Đan từ tiềm thức? Hay là tôi đã yêu Hạo Hạo?

Hạo Hạo không đợi tôi nói thêm tiếng nào, hắng
nắng tay tôi, như chiếc đầu xe hỏa lao nhanh:

—Vậy thì đi ngay nhé!

Chúng tôi sóng vai nhau chạy bay xuống lầu.

Đúng là một ngày vui vẻ lì lùng, nếu không có
hình bóng của Trung Đan lúc nào cũng như ánh

ánh, thi thật là tuyệt. Buổi sáng, chúng tôi đơn
một chiếc Taxi, chạy thẳng đến Dã Liễu. Mùa đông
ở đây, ngoài những núi đá chất chồng lạnh lẽo còn

có tiếng sóng biển rì rào, chúng tôi đêm thức ăn
lày trên tầng đá lớn. Chung quanh yên lặng, không

một tiếng người không một tiếng xe cộ hay tiếng ồn
ào của máy hát, Yên lặng hưởng thụ sự yên tĩnh,

Hạo Hạo pha trò kẽ tội nghe nhiều chuyện vui,
khiến tôi cười muôn đau bụng. Trong một lần, khi

tôi vừa dứt tiếng cười, thì Hạo Hạo bỗng nắm lấy
tay tôi, hán dăm dăm nhìn :

—Úc My, sống với tôi như thế này có vui không?

—Vui lắm chứ.

—Thế thì...

Tôi biết hắn muốn lập lại những điều cũ rich,
nên thử lắc hắn chưa kịp nói ra, tôi vội tìm lời
chận lại. Quay đầu nhìn ra biển, tôi nói :

—Ồ anh nhìn xem! Trên biển có chiếc tàu kia!

Hắn nhìn theo tay tôi. Ở nơi xa xa hiện một
cánh buồm. Nhìn xong, hắn quay đầu lại :

—Cô thích Trung Đan vì hắn là đứa mồ côi,
một con người đam đang tự lập, phải chàng?

Tôi ngẫm nghĩ :

—Cũng có thể đó là một nguyên do. Nhưng mà
ái tình thường không thể giải thích được, có nhiều
lúc tôi nghĩ rằng anh đáng yêu hơn, nhưng mà....

Tôi nhún vai không nói tiếp.

Lúc ngồi gần Hạo Hạo, tôi thường có những tát
xấu bắt chước hắn, thí dụ như việc nhún vai vua

Tôi lại tiếp :

—Cũng có thể là tại bản tính chúng ta qua
giao nhau, nên...

—Thôi được rồi, đừng nói nữa! Hạo Hạo cắt

ngang, gã nhún vai : —Bây giờ tôi mới biết cũng có
ly lâm. Đặt tay lên tay tôi, hắn cười nói : —Thôi từ
nay ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa nhé.

Úc My, thật tình tôi rất thích cô. Ngẳng đầu lên
nhìn về phía biển khơi, chiếc buồm vẫn còn chập

chờ trên sóng nước. Gã tiếp : Rồi một ngày nào
đó tôi cũng sẽ theo tàu ra khơi, đời tôi quá nhiều

khuyết điểm mà điểm yếu nhất là không có tình
thân tránh đấu và chịu gian khổ. Tự biết mình,
tôi sẽ cố gắng tập luyện để một ngày nào đó có thể

lý do cho mình một chỗ dừng trong đời. Quay lại
nhìn tôi, Hạo Hạo bỗng cười lớn, hắn nói : —Này

giờ nói ba cái chuyện gì đâu trong có vẻ đứng đắn
quá, không giống như La Hạo Hạo bình thường chút
não cả. Thôi Úc My, bây giờ cô hãy leo lên móm
đá cát hình thù quái dị kia. Để tôi chụp cho một

tấm nhé!

Hạo Hạo cầm theo chiếc máy hình Kodak.

Tôi đứng dậy, và quên lăng đi tất cả những thắc

nhác khó chịu do câu chuyện ban nay tạo ra.

Chúng tôi rượt bắt nhau từ hòn đá này sang hòn
đá khác, rồi lượm lấy những vỏ sò, vỏ cua một
cách trẻ con. Mãi đến lúc mặt trời sắp lặn, mới bỏ
ra về. Từ Dã Liễu đến Cơ Long thì đã đèn giờ cơm,
chúng tôi ở lại đây dùng cơm tối, Hạo Hạo nói :

—Ở Cơ Long có rất nhiều thú vui, có cô thích
đị không?

—Trừ những quán rượu đầy thủy thủ còn thì
cái gì tôi cũng dự cũng được hết!

Hạo Hạo liếc mắt nhìn tôi, hắn nở nụ cười
khêu khích :

—Thế còn vui trường?

Tôi hơi do dự, hắn nói :

—Thử buông thả một lần xem sao? Đâu

phải để tim được một ngày hạnh phúc như thế này,
phai biết tận hưởng, tận hưởng cả sự vui vẻ. Cô

hãy còn trẻ nhưng sắp bị ràng buộc, còn chờ chờ
điều gì nữa? Vui trường đâu phải xấu xa? Nó đâu có
aa thịt có đâu mà sợ, còn tôi nữa mà!

Thế là, sau một ngày vui vẻ, chúng tôi lại

bường thèm một buổi tối cuồng loạn. Ánh đèn mầu,
bóng người, âm nhạc... Hạo Hạo ôm tôi quay cuồng,

mắt tôi như ngàn cánh sao rơi. Hắn cười lớn, tôi
cũng cười theo như người say rượu.

Đây là lần đầu tiên, tôi mới hưởng được một

đêm cuồng loạn như thế. Những tiết điệu quay

cuồng khiến cho con người có cảm giác chơi vơi,
nhẹ nhàng xoay quanh pist nhảy tạo cho tôi một

cảm giác say mù, tiếng cười giỗ, tiếng hét vui
càng làm cho khung cảnh nhộn nhịp. Chúng tôi

quay cuồng không còn biết trời đất gì ngoài pist
nhảy.

Đêm đã khuya, thật khuya, Trên đường không

còn bóng người, vài ánh sao cô độc nhấp nháy trên
cao. Chúng tôi ngồi trên xe ta xi, chạy xả hết tốc

tốc về Đại Bắc. Cuộc vui đã làm tôi mệt mỏi, ngồi

trên xe lùm đùm ngủ gục, mãi đến lúc xe ngừng
trước cửa nhà, tôi mới sực tỉnh, Vung vai một cách
lười biếng, giọng ngái ngủ hỏi :

—Tôi nhà rồi sao? Nhanh quá vậy?

—Thôi xuống xe đi. Hạo Hạo nói.

Tôi xuống xe tựa lưng vào cổng ngáp vật. Hạo
Hạo bấm chuông. Gió lạnh đèn khuya làm tôi rùng
minh, hắn vội vàng cởi áo phủ lên vai tôi, cười nói :

—Ngủ gục trên xe, rồi lại ra gió ngáp, chắc có
lẽ cô sắp nỗi cảm rồi đó,

Tôi lại ngáp thêm vài cái, rúc đầu trong áo
rộng mím cười. Nếu không ai mở cửa, chắc tôi sẽ
đứng đây ngủ mất! Cửa mở, tôi biếng lười bước
vào mà không ngờ rằng cơn bão táp đang chờ đón
minh.

Một bàn tay bỗng nắm chặt lấy tay tôi lắc
mạnh, chiếc áo vét của Hạo Hạo rơi xuống, cơn mè
ngủ tôi tan biến, mở to mắt ra chạm ngay cái nhìn
giận dữ của giáo sư La Nghị.

Ông quát lớn :

—Úc My, em đi với cái thằng hư thối này đến
đâu mà giờ này mới về hả?

Tôi chưa kịp trả lời thì ông đã lắc mạnh tay
tôi :

—Nói nhanh! Chúng bây đi đâu? Làm gì, hở?

Tôi đáp :

—Đã chúng tôi đi chơi... Buổi sáng picnic ở
Dã Liễu, tôi lại ghé vũ trường...

Lời nói của tôi chưa kịp dứt, thì Giáo sư La
Nghị đã thảng tay tắt vào mặt tôi một cái. Ngày luc
đó, tôi hoàn toàn tỉnh hẳn. Mở to mắt ra, tôi chết
lặng nhìn giáo sư Nghị, đôi mắt ông ta thật đê sơ.
Nắm chặt tay tôi, ông nói :

—Nếu em đến đây để học đòi trại lạc, thi hãy
cút ngay đi! Mặc em muốn lên hay không lên đại
hoc, muốn tiến bộ hay không cũng mặc em!..

Hạo Hạo uốn ngực ra : —Thưa cha, đó là do
lỗi con dẫn Úc My đi. Nếu cha muốn rầy thì rầy
con đây nè, Úc My vô tội...

—Được! Được rồi! Ông Nghị quay sang Hạo
Hạo — Nay giờ tôi muốn tim anh đây, tôi phải dạy
anh mới được, lại đây!

Giáo sư Nghị buông mạnh tay tôi ra, khiến tôi
mắt thảng bằng lảo đảo. Đứng vững lại, tôi nghe
trên má tôi, nơi vừa bị giáo sư đánh, rát bỏng. Sự
nhục nhã và giận dữ đun dày trong lòng. Chưa lúc
nào tôi thấy mình bị sỉ nhục như vậy. Mẹ tôi từ

hồi nào tôi giờ chưa hề đánh tôi, bây giờ lão quái

nhân này ý vào việc nuôi tôi, mà đánh tôi như thế.
Lỗi tôi nào có gì là nặng đâu mà phải ăn cát
tai như vậy? Những giọt nước mắt lăn ra má, tôi

không thèm để ý đến những lời to tiếng giữa hai

cha con Hạo Hạo nữa, vừa khóc vừa chạy vào
nhà. Đến đầu thang lầu, tôi đung ngay Khởi Khởi

đang tì lùng nơi ấy. À vèn mặt lên có vẻ dâng ý
lắng. Tôi nghĩ rằng có lẽ đã nhìn thấy cảnh tôi bị

đánh. Khởi Khởi lạnh lùng nhìn tôi, hỏi :

—Chị Úc My, đi chơi có vui lắm không chị?

(CÒN NỮA)

HOÀNG HẢI THUY



võ

Nếu có người nào được coi là «chứng nhân» của một thời đại thi Thuận, gã thanh niên đang nắn ngang với tôi ở bên kia khay đèn đáng được coi là «chứng nhân» của thời đại người Mỹ đến thành phố này.

Gã đã sống ở đây suốt từ ngày người Mỹ chưa đến cho tới bây giờ, tuy người Mỹ cuối cùng chưa đi khỏi nhưng sự có mặt của họ ở đây kẽ như tạm hết. Đã đến Mèo và những nghề làm ra tiền với Mèo là cả trăm ngàn Mèo ăn chơi đầy thành phố chứ không phải chỉ có vài trăm chú như bây giờ.

Quân đội Mỹ kéo đến tham chiếm ở đây từ năm 1965. Nhưng tới năm 1967 họ mới vào thật đông. Từ 1967 tới 1969 là thời lính Mèo có mặt đông nhất trong thành phố ven bờ biển này. Thời đó cũng là thời vàng son của những kẻ kiếm tiền với Mèo. Từ đầu 1970, số lính Mèo bắt đầu không còn đông nữa. Và tới hôm nay, khi tôi trở lại thăm thành phố này cuộc vò tiền Mèo ở lại và vội vội qua chỉ còn là chươn dã vắng.

Lính Mỹ kéo tới ào ào như sóng, tiền đồ chơi cũng nhiều như sóng. Rồi họ rút đi, ân hận hơn khi tới. Sự có mặt của họ đối với nhiều người Việt Nam như một cơn ác mộng. Nhưng đối với một số người khác, là cơ hội vò tiền nhiều không ngờ. Lính Mèo đến rồi đi, để lại nơi này những tích sự có mặt của họ: những khách sạn mọc lên thật nhiều. Bây giờ những snack-bar đã được đổi đi, những bảng hiệu mang những cái tên Mỹ Texas Bar, Lotus Bar, Apollo, Venus vv đã được hạ xuống nhưng những khách sạn vẫn còn đó. Và những dãy nhà lầu mới làm sừng sững đứng lèo tèo trước khi Mỹ đến là ngoại ô thành phố sinh sống. Thành phố, nhờ sự có mặt trong mấy năm trời của lính Mỹ, thay đổi khác hẳn. Những năm trước 1965 mỗi lần rời Saigon đồng đảo, bụi bặm và đường ray tới đây ít ngày, tôi thấy thành phố này có cái vẻ vắng, buồn giỗng như những tỉnh nhỏ ngoài Bắc. Nhà cửa toàn là nhà cũ, làm lên từ trước 1954, những đường phố chật hẹp, quanh co có thật ít xe hơi. Lại. Người đi bộ ở đây trong những năm đó còn

quay đi nghênh ngang giữa đường. Và ở đây, vào những buổi trưa, sự im lặng rặng đèn nỗi ở trong trung tâm thành phố cũng nghe rõ tiếng sóng ngoài bờ biển. Riêng tôi, trong những buổi trưa buôn vắng ấy ở đây, tôi có cảm tưởng như tôi nghe được tiếng lá rơi trên mái nhà.

Nhưng đây là cảnh năm xưa. Bây giờ, như tôi đã nói, thành phố ven biển này thay đổi khác hẳn. Chiến tranh và sự có mặt của lính G.I. làm cho 1 số gia đình người Việt tan nát, một số anh chồng mất vợ và một số phụ nữ Việt đi làm đĩ, nhưng điều không ai phủ nhận được là chiến tranh và sự có mặt của lính Mỹ làm cho những hành phố ven biển này trở nên giàu có, mở mang hơn. Một số người tay trắng trở nên giàu. Giàu thôi nhưng không sang. Vì đa số những người này đã kiêm tiền bằng cái nghề hạ tiện la nuôi điểm đi khác Mỹ, mở Bar mãi đêm, buôn ma túy bán cho lính Mỹ, nghiệm, buôn lậu, buôn đồ PX ăn cắp vv.

Tôi có một người bạn thân ở đây. Anh cũng là Thủ Công của thành phố. Nhờ chức vụ của anh trong chính quyền, anh quen biết có thể nói là tất cả những nhân vật đang kè trong tỉnh. Hồi chiêu anh vừa đưa tôi ra biển đến tham 1 cặp vợ chồng khá đặc biệt ở đây: Ông Bà Quản Kiều, Ông Quản là Quản Khố Đỏ ngay xưa. Tức là hạ sĩ quan trong quân đội Pháp ở Đông Dương Ông từng được sang trấn đóng ở lô giới Pháp ở Thượng Hải. Ông Bà Quản Kiều không có con trai, chỉ có một cô con gái và cô này đã lấy Mỹ, đã về Mỹ. Hiện hai ông bà sống quạnh que trong một cái quan trên biển. Quản này mấy năm trước đây Mỹ đen, Mỹ trắng. Ba Quản vừa nuôi gái vừa bán hàng den cho Mỹ. Bây giờ thì quản đóng cửa vì không có khách.

Ông Quản không làm gì cả trong phong trào vò tiền Mèo vừa qua. Mọi việc điều ở bà vợ và do bà vợ. Đang từ vợ chồng một chủ quán giải khát nghèo trên bãi biển, dập gầy chứng một năm bà Quản trở thành chủ nhân một tài sản trên 10 triệu bạc. Bà mua được hai cái nhà trong thanh phố, bà mua xe tuabin cho ông chồng đi ăn, đi hút—Phai, đi hút. Vì ông Quản nghiên thuốc từ ngày ông còn ở lính. Nhưng ông Quản già rồi, ông lại không thích di chuyển bằng xe hơi gió, và ông chống mặ. Bà Quản chiêu chông tàu nguyên một cái xe xích lô dập cho ông chồng đi chơi. Ba tậu xe ya-ta luôn cả anh dập xe. Anh phu xe nay cũng tinh. Mỗi ngày anh làm thuốc cho ông chủ hút, anh hút rồi khi đã no say đầy đủ, hai tay trỏ ra xe đi chơi từng giờ đè cho đã thuốc và đè trả về hút nữa. Chú ngồi xe và tó dập xe. Những hôm nằm nhà buôn tiền hai thầy trò đưa nhau đến những tiệm thuốc phiện trong phố, nằm hút chơi sâm bài chửi nghe chuyện thiên hạ cho đỡ buồn. Nằm nút ban đèn nuả mài cung chán. Đó là cái bệnh chung của gần như tất cả những vị tiền ông có bàn thờ có Ba Phù Dung ở nhà.

— Rất tiếc anh đến chơi muộn quá người bạn Thủ Công suýt xoa bảo tôi, nếu anh ấy đến sớm vài

tháng, em đưa anh đến năm chơi ở bến đèn nhà Ông Quản Kiều. Ông ấy có cái dọc tàu thon său quý khỏe. Em cam đoan với anh là anh chưa từng được bút cái dọc nào quý đến thế. Dọc bằng trúc nhưng là trúc vuông. Anh từng thấy cái dọc trúc nào lại vuông, có bốn cạnh nồi lên bao giờ chưa ?? Ông Quản Kiều có cái dọc ấy. Em nghe nói ông mua lại được cái dọc ấy hồi năm 54 của người nhà ông Cung Định Vận. Anh phải biết hồi 54 đồng tiền còn có giá, một căn nhà ở được ở đây chỉ giá là 3.000 đồng. Vậy mà ông ấy phải mua cái dọc ấy với giá 5.000\$. 5.000 năm 54 hi anh biết là bằng bao nhiêu bấy giờ ?? Cách đây hai năm có lần em đưa một ông Tàu nhà buôn, tỷ phú ở Saigon ra làm áp phe ở đây, đến chơi nhà ông Quản. Ông ấy lúc ấy đang có tiền. Ông ấy đặt bàn đèn ở nhà không tiếp ai hết, nhưng em đến thì ông ấy quay lầm. Vì em giúp đỡ ông ấy nhiều việc làm. Ông Tàu thấy cái dọc tàu trúc vuông ấy mê quá. Ông ấy nói với em làm cách nào mua giúp ông cái dọc ấy em đòi bao nhiêu tiền ông ấy cũng xin đưa. Em mời đến hỏi móm ông Quản: Tôi có ông anh ở Saigon cũng hút, tôi muốn tìm 1 cái dọc thật tốt để biếu ông anh... Hay là ông Quản để lại cho tôi cái dọc trúc này đi. Ông lấy bao nhiêu tôi trả ngay, không mặc cả nứa tiếng. Ông giúp tôi có cái dọc đặc biệt deer về biếu ông anh lấy tiếng chơi..

Ông ấy trả lời em: Cậu Quái ạ, cậu giúp vợ chồng tôi nhiều lắm. Ông ấy vợ chồng tôi sống đê dạ, chết mang đi, chúng tôi thật chẳng biết làm cách nào để đến ơn cậu. Nhưng cái vật này là vật qui nhai đời của tôi. Bây giờ tôi già rồi, ăn uống không còn được nữa. Tôi chỉ còn có hút. Cậu lấy nó đi là cậu giết tôi... Ông ấy còn nói: Con gái tôi nó ở bên Mỹ, thằng chồng nó có tiền, cậu thích cái gì bên Mỹ không có cái ở bên Mỹ mới có xin cậu cứ cho tôi biết. Tôi viết giấy sang Mỹ bảo con gái tôi nó mua gửi về biếu cậu. Cậu muốn cái gì cũng được, đặt mấy tôi cũng mua được biếu cậu.

Thú thực với các bạn, trong mười năm làm nhân tình của cô Ba — mỗi ngày không được gặp mặt có ít nhất 1 lần là thường tư, là khồ sở, là hết vui sống — tôi từng thường thức nhiều bộ đồ nghề để hút thuốc phiện, sang cổ, mà rẽ tiền cũng có, từ dọc «sa tông cù» đến dọc ớt, dọc mía xuồng, tờ dọc lam bằng cá chồi, dồn gán ve pè-ni-xi-lin, dọc cũ từ năm tôi chưa cắt tì ngáp chão đói cũng có mà dợ: mồi tinh cũng có, nhưng chưa bao giờ tôi nghe nói chửi dừng nói đến chuyện trông thấy, một cái dọc trúc mà lại vuông. Đến cây trúc «ết trực tam nư» của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng tròn xoe và nhẵn thiu. Cái dọc trúc vuông của nhân vật Quản Kiều ở đây nap dán tó như nang Kiều hạp dẫn Tư Hai. Nhưng tôi vò duyên với cái vật bởi vì trước ngày tôi tới đây hai tháng, chánh phủ mở chiến dịch bài trừ ma túy và bắn dead của ông Quản đã bị phu lít đến

thẩm, cái dọc trúc vuông ấy đã bị anh em vỡ mất. Và nó đã tích đúng theo truyền thống, người đẹp như con rồng thiêng, chỉ cho người đời thấy đâu chứ không thấy đuôi». Cái dọc lầu quí và đắt giá ấy sau khi ra khỏi nhà ông Quản Kiều đã được thiên hạ chào đón nồng nhiệt. Nó mất tích như một vò khí bí mật về nguyên tử. Khi bị bắt đắng lẽ ra nó chịu cái kiếp vận đen như mõm chó về nằm bếp trong một xó kho tang vật tối om cùng với cả trăm cái dọc Khác. Nhưng về nằm trong kho tang vật chờ ngày người ta mang ra hỏa táng là những dọc hạng bét, dọc rẻ tiền, dọc bán không ai thèm mua kia. Còn cái dọc trúc vuông trị giá cả năm, bây chừ ngàn thưa mất nó. Ông Quản Kiều đến ngày về quê nên mới mất nó. Ra khỏi nhà ông ta, nó lại phảy phẩy về nằm ở một bàn đèn khác sang hơn, kin hơn cái bàn đèn nhà ông chủ cũ của nó.

Và như Tử Hải không được gặp Kiều, tôi buồn đến năm phút từ ngày bị bắt mất bộ bào đèn, lại hết tiền. Ông Quản không còn hút như mấy năm trước nữa. Ông phải mua thuốc về (chiêu hồi nước)

Trường dạy bằng lối : Hứng dần, chầm bì gửi đến tận nơi bạn cư ngụ ; Rất thích hợp với các bạn quân nhân, công tư chức, vừa đi làm vừa đi học. Đầu đủ các lớp bậc Trung Học. Kể từ niên khóa 1971-1972 nhà trường nhận lập thủ tục ghi danh, thi vụ và lấy bối cho cả các SINH VIÊN LUẬT KHOA, VĂN KHOA Xin liên lạc hoặc đến tại văn phòng :

Trường TÂN HÀM THỦ

23 Nguyễn Văn Giai (gần Cầu Sắt—Dakao—Saigon
Đ.T. 95 753

Thỉnh cầu Ban Giám Đốc Trường TÂN HÀM THỦ 23 Nguyễn Văn Giai Saigon gửi ngay cho tôi :

Họ, tên
Địa chỉ

Tập Thể lệ, mẫu đơn để tôi có thể ghi tên theo học (Năm, chứng chỉ)

— Lớp làm quen SPCN để vào Y Khoa
— Lớp làm quen MPC — MGP (chiêu)

**TOÁN 12-B — LÝ HÓA 12-AB
TOÁN LY HÓA II-AB (tối)**

15-11 ● TOÁN : Ng. Khanh Do, Trịnh
nhữ Đồng, Vũ Ngọc Long

● LÝ HÓA : Hà Thành Bình, Vương x. Diêm, Đỗ
hữu Trạch.

607 Phan Thanh Giản (Saigon) — Tel 92.942
(Ghi tên буди сиену)

tức là nuốt, cho qua cơn nghẽn. Tất nhiên, tôi không còn qua sự lạc thú cào cá.

Đồng tiền mộc được của Mỹ thường đội nón và có khi không cả thi giờ đè đội nón, ú té ra đi rất nhanh. Người ta thường nói như thế. Tôi không biết lời ấy có đúng không, hay đó chỉ là lời những kẻ không mộc được đồng nào của Mỹ trong thời gian vàng son vừa qua nói ra để rủa những người nhanh tay hơn làm giàu được với Mỹ. Tôi chỉ biết lời ấy trong trường hợp bà Quản Kiều thật đúng. Mỹ chưa đi được một năm, bà Quản đã hết tiền. Xe hơi bán trước rồi nhà cửa bán sau. Bây giờ hai vợ chồng lại nghèo rớt. Trước kia bà Quản mỗi lần mua thuốc phiện là mua vài ba ký thật tốt để cho ông chồng hút dần, bây giờ là chỉ còn xoay được mỗi ngày chừng một chỉ thuốc cho ông chồng nuốt.

Tôi theo Quới đến ngõ ống nước trong cái quán vắng y hệt cảnh quán giải khát ở bờ biển này mươi năm trước và tôi hỏi bà Quản bà làm gì mà hết tiền nhanh thế ? Bà trả lời tôi :

— Tôi đánh bạc ông à. Tôi thua bạc. Trong vòng 10 tháng tôi thua mất 13 triệu đồng. Nhà cửa có cái gì đáng tiền bán hết..

Chẳng biết bà nói thật hay nói đe tự an ủi, bà tiếp :

— Nhưng vợ chồng tôi chẳng buồn rầu gì. Chúng tôi tay trắng bây giờ lại tay trắng. Có mất mát gì đâu mà buồn hả ông ?? Ngày đi cư vợ chồng chúng tôi bỏ cửa bồ nhà đi hai tay không, chúng tôi tay đây hai tay không, bây giờ cũng chỉ đến hai tay không là cùng..

Của thiên trả địa là thế. Tôi chắc trong thời gian 10 tháng tôi đánh bạc, bà Quản đã bị bịp. Vì chắc bà phải đánh xác đĩa mới có thể bị thua nhanh và nhiều đến thế. Đánh xác đĩa mà thua cả triệu bạc một canh là thường, nhất là khi kẻ có tiền lừa bịp bọn lưu manh tổ chức đánh bịp. Chúng có hơn một ngàn cách để lừa những người có tiền mà mưu mè. Bài học của bà Quản chẳng có lợi gì cho tôi hết, bởi vì tôi không có máu cờ bạc mà tôi cũng chẳng có tiền để mà cờ bạc.

oo

Người thứ hai đã từng vồ tiền của Méo để rồi bây giờ lại trắng tay mà tôi gấp ở đây là Thuận, gã thach niêu đang nằm làm thuốc cho tôi ở bên kia khay đèn. Gã có tài hay nói và nói nhiều. Gã kể chuyện huyền thiền và tia lia không cần người hỏi hay đòi kể. Vừa làm thuốc thoán thoát, gã kể lại cho tôi nghe thời (chạy xe ôm) vàng son của gã ở thành phố ven biển này :

— Anh cứ nghiệm mà coi... chỗ nào có Mỹ nhiêu là chỗ đó có nhiều người chạy xe ôm. Anh thấy ở đây này, ở Qui Nhơn, Pleiku, Đà Nẵng này, xe ôm đầy đường. Chỗ nào cũng có xe ôm. Riêng ở Đà lạt không có. Vì Mỹ nó không vào Đà lạt nhiều. Bây giờ Mỹ nó đi rồi nhưng những người làm nghề chạy xe ôm vẫn chưa bao

đó thi mình thua, đánh lại nó sao được ? Ngài sau nó em thấy nó có cái ví nhét ở túi quần sau, đầu ví thò lèn miệng túi. Em không biết trong ví nó có bao nhiêu tiền nhưng em đã tính thế nào cũng phải lấy được cái ví ấy... Đến lúc nó chạy xe đến con đường ven biển, em thu thế săn. Tới góc đường tôi lại có ổ gà, em đạp mạnh hai chân xuống đường đồng thời tay em rút cái ví trong túi quần nó. Em vừa đạp chân xuống đất là xe đỗ, nó ngã văng sang một phía, em ngã văng sang một phía. Nó bị ngã đau còn em thì đứng dậy được ngay. Em đi ngay tới nháu cái xe của em lên, nháu đệm xe lên bô cái ví của nó vào đó. Em chửi nó mấy câu... Cho máy tiền xe... Thế là em bô nó đứng đùa em rồi xe chạy luôn. Về đến nhà em lấy cái ví của nó vào đếm. Không ngờ trong ví nó nhiều tiền quá anh ạ. Cả tiền Việt lẫn đô-la trong ví nó có tới 80,000\$... Ngon quá là ngon.

Máy Mỹ nó thích đi xe ôm lắm anh. Hồi em chạy xe ở đây em là thằng láy tiền của Mỹ và tội vạ. Sướng lắm anh. Cứ mỗi chuyến nó đi bắt kè dài ngắn là lấy nó năm trăm. Nó tiêu giấy năm trăm không à. Em chỉ chạy xe có một tháng mà anh biết không, em mua được thêm hai cái Honda nữa. Cộng với cái Honda em chạy là ba. Mỗi cái Honda kia em cho mướn mỗi giờ hai trăm đồng.

Chạy xe ôm nửa năm là em có tiền mua xe hơi di phày phày...

Chở Mỹ phải chở về đêm mới có tiền nhiều anh à. Đêm chúng nó đi bar uống rượu say khướt chúng nó mời về, xuống xe là nó ngất ngưởng cất đầu lên không nói. Nhiều thằng nó chẳng biết trời đất gì nữa, nó móc ví ra đưa cho mình mộc tiền... Ô Ké. Ô Ké... Nó dơ cái ví ra, em thò hai ngón tay vào cắp lấy hết tiền trong đó nó cũng không biết. Nhưng phải chấp nhận bị nó quý, bị nó đánh. Xuống xe một cái là nó đạp mình ngã nhào. Anh bảo chúng nó to con như thế, chúng nó lại đi bốt, chúng nó mà đạp lên xe mình thì còn gì là xe. Hồi chạy xe chở Mỹ hôm nào em cũng phải mất tiền sửa xe.

Nhiều lần gặp những thằng say buồn cười đến chết được anh ạ. Có đêm em vờ được một thằng say, em chở nó đi loanh quanh mười chỗ, mỗi lần như thế em lấy của nó 500, sau cùng em mới cho nó về chỗ nó ở. Thằng ấy nó say quá. Em đón nó ở Bar. Nó lên xe bão em đưa nó về nhà ngủ của Mác Vi. Em đưa nó tới đầu đường bô nó xuống, bão là rời nơi rồi. Nó trả tiền xong là dài dài vào gốc cây ôi mía túm lum. Xong nó đứng lên ngơ ngác tim không thấy binh dinh. Em ra xe ra tới đầu đường lại quay lại đón nó. Nó lại lên xe đi nữa. Em mang nó đến chỗ khác bỏ xuống... Mỗi lần như thế là 500. Nó say quá... Không tìm thấy nhà là nó chỉ còn có nước ngồi bệt xuống đường hay nằm dài ra đáy chờ xe PM đi qua bốc lên đem về... Sau cùng em thương hại mới cho nó về Mác Vi.

Nhưng cái đêm em làm được nhiều tiền nhất không phải là đêm vờ được thằng đó. Anh có thể tưởng tượng được em chạy một cuộc xe lấy... tầm mươi ngàn đồng ngon lành không ?? Đêm em kề anh nghe... Chuyện nó thế này. Đêm ấy em đón được 1 thằng Mỹ đen. Nó là Trung sĩ Không quân. Nó đóng ở Pleiku được nghỉ phép xuống đây chơi chứ không phải Công ở đây. Đêm ấy nó say rồi. Nó đi xe em nhưng với điều kiện là phải đè cho nó đi chơi quanh bờ biển, em lấy bao nhiêu nó cũng trả. Em nghĩ 1 là đêm nay mình vờ to hai là mình mất xe với thằng Mỹ đen. Em băng lồng đưa xe cho nó chạy, em ngồi đằng sau.

Nó chạy xe khắp thành phố. Gần đến 1 giờ đêm rồi mà nó vẫn không chịu trả xe em. Em (xé nẹc) quá. Em đã nghĩ đến chuyện đêm nay lỗ vốn hoặc là phải đánh nhau với thằng này. Mà đánh nhau với

xxx

— Kiếm được nhiều tiền như vậy, chủ làm gì mà chóng hết thế ?

— Em cũng chẳng biết em làm những gì. Hình như đồng tiền kiếm được dễ quá nó không bền hay sao ấy anh ạ. Sau một năm trời chạy xe chở Mỹ, em mua được một cái nhà, một cái xe hơi. Xe của em không phải là xe Nhật mới, «đốc-ca-di-ông» xe Võ Hồn... Chạy dở ẹt, Em có xe, có tiền xoay ra chơi bời, Con vợ em nó cẩn thận, em ghét... bán hết để ăn chơi cho đỡ. Thế là hết. Bây giờ em không có cả cái Honda cũ mà đi... Cứ đi lò ca chàm» dài người...

Tôi nằm bên khay đèn, trong đêm khuya, hồi tưởng lại phong trào thiên hạ đồ xô đi phục vụ người Mỹ để lấy tiền trong thời gian qua : những ông công chức bỏ việc chính phủ để đi làm cho sở Mỹ — tất nhiên là nhiều lương hơn — những ông mấy hôm trước còn chưa biết một xu tiếng Mỹ, đánh bầy ngày không ra một câu tiếng Mỹ, ít ngày sau đã khoe lương ba, bốn chục ngàn, lãnh tháng hai ký, mở miệng ra nào là nói Vé Zet, Sa La Ri, Ô Vợ Tai, Pườc Diêm, những người đàn bà bỏ chồng, bỏ con đi bán bar, những người cho bố mẹ già xuống ở góc bếp dành nhà cho diêm Méo mướn, những tên làm giàu bằng rác Méo, những chuyện đồ hàng Méo vớ được những thùng bến trong toàn là súng lục.. Một thời vồ tiền đã qua. Những người không vồ được đồng nào của Mỹ trong thời Mỹ đến nước ta vừa qua tuy vẫn khinh bỉ những kẻ vồ được tiền Mỹ nhưng nếu bây giờ un un trở lại, chắc số người chạy theo phục vụ họ còn đông gấp mười. gấp mươi hai lần trước.

Chuyện vồ tiền của Méo là đề tài thường được nói đến bèn khay đèn. Một ông bạn tôi ở Saigon từng kết luận như sau : «Trong thời Méo nó đến nước mình vừa qua, thằng nào không vồ được tí tiền để mua cái nhà, cái xe hơi thì muôn đời không bao giờ còn có nhà, có xe được nữa..»

Trong số những kẻ cù lũ này có tôi.

HOÀNG HẢI THỦY



Thần thoại Nhật Bản

DOÃN QUỐC SỸ

Ánh Lửa và Bóng Lửa

Trong đám con của Ninigi có hai vị hoàng tử Ánh Lửa và Bóng Lửa đặc biệt hơn cả Ánh Lửa là anh cả sinh sống bằng nghề chài lưới, bắt cá vây lớn, vây nhỏ, còn hoàng tử Bóng Lửa thì sinh sống ở trên đất liền bắt loài lồng cưng lồng mềm.

Một bữa kia Bóng Lửa đe nghị ười nghè với anh nghĩa là kẻ sinh sống ở đất liền thi ra gần biển làm nghè bắt cá, kẻ ở gần bến thi vào đất liền làm nghè săn muông thú. Bóng Lửa được anh đồng ý và trao cho một luồng câu báu, nhưng chàng những chàng chàng bắt nỗi con cá nào mà còn làm mất luồng câu xuồng đáy biển. Bóng Lửa xin bồi thường anh 500 luồng câu thường nhưng Ánh Lửa không chịu, nằng nặc đòi cho được luồng câu báu. Bóng Lửa ra bờ biển khóc than, thi có vị thần biển hiện ra hỏi vì sao mà khóc. Khi rõ nguyên do, thần chươn tinh tạo thành một con thuyền cho Bóng Lửa lướt sóng ra khơi, tới được cung điện của vị chúa tề biển cả là vua Thủy Tề.

MẤY LỜI NÓI ĐẦU: Đề viết về thần thoại Nhật Bản chúng tôi đã phối hợp tài liệu trong *Mythologies des Steppes, des Forêts et des Iles* của P. Grimal, (Paris : Librairie Larousse, 1963); *Mythologies Asiatique Illustrée*, (Paris : Librairie de France, 1928); và *Thế Giới Đại Bách Khoa Sư Điền* của Nhật (Tokyo : Heybonsha, 1970).

SƠN GIẢ THÀNH THỰC TRI ÂN giáo sư Nguyễn-Văn-Nhu và bác sĩ Trần-Quý-Nhu. Hai vị thần hữu này đã giúp sơn già những ý kiến quý báu, tìm những từ ngữ Hán tương đương với từ ngữ Nhật, và đặc biệt việc sử dụng cuốn *Thế Giới Đại Bách Khoa Sư Điền* bằng tiếng Nhật trong việc truy tìm những nghi vấn, so sánh những nguồn gốc khác nhau về thần thoại Nhật.

Về những từ ngữ Nhật xin đọc giả đọc theo thông lệ sau đây :
o : ô (tiếng Việt); e : ê; d : đ; u : ư; g : ng.

D.Q.S.

(TIẾP THEO VÀ HẾT)

Cung điện xây toàn bằng vảy cá tuyệt đẹp. Bóng Lửa trèo lên một cây gần cái giếng bén cạnh cung điện. Khi các nữ thần hầu công chúa con của Thủy Tề Đại Vương ra lấy nước thi thấy Bóng Lửa. Chàng mon men rơi xin nước uống. Các nữ thần lấy một bát nước đưa cho Bóng Lửa, chàng không uống, móc tay viền ngọc đem theo trong mình, đưa lên miệng rồi nhả vào

trong bát nước, viên ngọc đính chặt ở đáy bát không tài nào dứt ra được. Chị thần nữ ti dành đưa bát về trinh. Cả phụ hoàng lẫn Công Chúa đều ngạc nhiên, cùng ra xem. Gặp Bóng Lửa, cả hai nhận rằng đó là một vị thần linh, long trọng đán tấp, và ngay hôm đó cử hành hôn lễ giữa Bóng Lửa với Công Chúa. Ba năm trôi qua êm đềm nhưng rồi càng về sau Bóng Lửa

đang thấy nhà nhà suốt ngày thở húi buôn bã. Công Chúa ghen hờn, chàng kể lại truyện sở dĩ ra khỏi hành ngô gặp nàng cũng vì trót nuốt một luồng câu báu của người bà, bị anh thúc bách phải kiêm cho bằng được.

Vua Thủy Tề tra hỏi mọi giống nai dưới biển, phát giác ra Cá Điều, nuốt luồng câu đó còn mắc ở cổ. Vua bèn lấy ra trao lại cho Bóng Lửa, đoạn phán cho chàng trở về trao trả anh. Trước khi ra đi, vua ng chưng hai viên ngọc báu, dặn dò cẩn kẽ cách sử dụng.

Vua dặn :

Khi nào người trao trả luồng câu cho người anh thi nói : đây là chiếc luồng câu đồ sộ, luồng câu làm taun, luồng câu mang tai họa, luồng câu xuân ngọc. Sau đó nếu ười người khai thác dat ở miền cao thi người khai thác ở miền thấp như thế chỉ trong ba năm ười người sẽ nghè túng khổ sở. Sau đó nếu anh người sinh sự, người sẽ xử dụng 2 viên ngọc báu.

Bóng Lửa cởi cá sấu trả về chốn cũ.

Sau khi Ánh Lửa gặp em, lấy lại được luồng câu, thi mỗi ngày một lần bụi, khôn đòn. Cuối cùng, chán nản, bức bối, Ánh Lửa tìm cách sát hại đứa em. Bóng Lửa đến viện ngọc quý thứ nhất ra niệm chú theo lời dặn của Chúa Thần Biển Cả, nước ào ào cuồn lên. Ánh Lửa lùn lùn lên miền cao, nước cuồng dâng mạnh (7). Đến lúc sắp sửa chém đầu, Ánh Lửa may mắn van hô hét. Bóng Lửa thương hại, mang viên ngọc thứ nhì ra niệm chú thi nước đột nhiên rút hết ra biển. Ánh Lửa cảm động xin quy phục hoàn toàn người em, không còn cạnh tranh ghen tỵ như trước nữa.

Ở cung điện ngoài khơi, công chúa con Thần Biển trở dạ. Nàng nghe thầm thát là bất hạnh nếu để con một thiên thần phải chào đời ở long biển, nên nàng vượt biển vào đất liền, tức nước Đại Hải chà chùng. Nàng hóa phép làm thành một nhà trang trí bằng long châm công cốc, ngay trên bờ biển, làm nơi sinh. Nàng dặn Bóng Lửa thi nàng sinh thì không được dom dịp hặt sát bạn một cách dễ dàng và tàn nhẫn. Song cuối chàng

đứng bao giờ lảng quên nàng, chàng vừa đậm chân vừa than van cho mối tình lỡ dở. Da chàng dương trắng hồng bỗng rám lại và nhăn nhó, mờ tóc dương đen óng á bỗng bạc phơ như bông như tuyết, rồi chàng héo hon mà chết.(8)

Tổng kết về thần thoại Nhật

Trước đây Trung Quốc coi Nhật là một thư Đông di—dân mọi rợ về phía Đông—Văn hóa chẳng có gì đáng kể. Thời độ Trung Quốc vốn kiêu ngạo, ngoài mình là «Trung hoa» ra, còn bốn bề đều là man rợ mọi rợ cả. Tuy nhiên về trường hợp Nhật Bản, gần đây xem ý các học giả Nhật khi soạn cuốn *Thế Giới Đại Bách Khoa Sư Điền* cũng đã cố ý lược bỏ những đoạn tạp hập bộc lộ cá tính quá tro lậu cỏ mồi.

Tí dụ *Cố Sứ Ký* ghi truyềnl ì dệ như anh hùng huyền sỹ đượ caтан Nati tôn sùng nhá khở Yato dake (ân Hán) : Nhật Bản Vũ Ban. Đại lược như sau : Yato dake vốn tên là Yamato takem no mikoto. Chàng là con thứ Cảnh Hành Thiên hoàng, người anh song sinh là Oosu nomikoto.

Một lần phu vương sai chàng trù khử người anh cả hồn hào trại bieng không hồn cơm nước chu tất. Sốm tinh sương đó chàng nấp sẵn ở nhà vệ sinh, chờ người anh tới đập chết, nhặt những mảnh tay chân gãy nát, bỏ trong một chiếc chiếu, rồi quăng ra nơi xa. Một lần khác cũng được cha sai trù ha dũng sì khoác lác mà lại lõi măng tục tần. Chàng bèn giả trang làm thiếu nữ, mè hoặc cả hai, lời là mời rượu. Phục cho hai tên say mèn rồi rút kiếm đâm suốt qua một tên áo mũi kiếm quai hòng tò kia, rách ngược lèn phanh thây tên thứ hai này chàng khac một trái dưa chín mõm vây. Chàng không từ một thủ đoạn nào để trừ diệt địch thủ. Chàng kết thân với một dũng sĩ xứ Izumo mà chàng chủ tâm hạ sát. Chàng làm săn một cây kiếm gỗ, khi hai người rủ nhau ra sông tắm, chàng đe nghị trao đổi kiếm với bạn rồi sau đó lại thách thức đấu kiếm đểountain dịp hặt sát bạn một cách dễ dàng và tàn nhẫn. Song cuối chàng

(Xem tiếp trang 52)



BẾN MƯA NGẦU

truyện dài CUNG TÍCH BIỀN

303

CHƯƠNG BA.

VỀ XEM TRUNG BỘ

(tặng Trần Ngọc Tân
Phan Nhự Thức)

Bây giờ, tôi lớn khôn, tôi biết nhiều những khổ đau và nhìn thấy được cái chết cùng sự phá hại thô bỉ của con bão. Nhưng bù vào tôi đã xem đấy là cái điều thường tình, mà tất yếu, con người sẽ phải gánh chịu. Tất cả những cái chết xảy ra, đều là hiển nhiên. Thêm vào một chút ngậm ngùi mà thôi...

Tôi nhảm mắt và tiếp tục tê liệt. Cà phê vẫn nhỏ giọt, như máu cá bơn trẻ nhỏ hoài đêm thâu. Tôi thấy những người có nha tan cưa nát kia từ từ hoạt động lại sau cơn bão. Người chết được mang chôn. Cây lá ngả nghiêng được tò bời lại. Họ tìm vách nối cho tất cả, từ cái hoa chết dịch cho tới mồi tinh ẩm mốc, sau mưa. Lạ lùng thật, họ vẫn âm thầm nở nụ cười như cha tôi ngày xưa. Họ không mệt mỏi, mà hăng hái cuồng nhiệt. Đàn bà

nữa, những tàu lá kia bắt đầu thu xếp cho con cái mình, chuẩn bị lại mùa giao cấu quê hương. Trên tăm mảnh sáu đang ăn rào rạt cái màn dâu xanh chuyền sự sống từ bên dưới địa ngục lên cõi đời đầy tiếng động. Con cái họ vẫn được tới trường, và bên này, họ cố đầy hy vọng về cùng phía gắng làm mất dấu tích của cái màn dâu mang tên Hester.

Hester màu xanh.

Hester vẫn là màu xanh.

về Miền Trung. Nói về Hester tức là nói ngùi năm ngón bảy ngũ qua một miền thiêng mènh lưu đày; tôi chưa hề mồ bụng tự thiêu chặt tay hay móc mắt, nhưng thưa các người – người dân Miền Trung từ lúc chào đời cho tới khi ngã nghiêng xuống nấm mồ, còn trùng tha hồ đục khoét, họ đã phải chịu đựng qua khổ đau cay đắng gấp nghìn trăm những cách chết trên.

305

Chặt tay móc mặt mồ bụng hay đâm thẳng con dao vào trái tim yêu dấu – những cái chết đó ví phỏng là cái chết nhanh chóng mặn mà, nhờ tinh thế nồi lửa; còn phía này, từ ngày này qua tháng nọ là bệnh tật đói khát chia ly thù hận, là bị cai trị, phinh lửa, là bị điều động dưới con roi sát chủ nghĩa, người dân Miền Trung, lẩn lộn với hoài vọng khôn nguôi, sự mong ngóng buồn tênh, đêm dài thao thức, ngày nắng cháy hết non nọ tới đồi kia. Cha mong con trở về từ cánh rừng cháy. Mẹ cày bừa ngoài ruộng khô, lúa xấu hoa màu khan hiếm. Anh dùi em qua những rừng cát mìn mang. Tất cả trở về từ một cǎn biến thịnh nộ, hay từ khu chợ búa nghèo nàn bị tàn phá xác xơ, từ giáo đường hiu hắt hay từ bên chân một tháp Chàm rỉ máu.

Sông ở Miền Trung, tôi đã từng bệnh tật đói khát. Từng ăn knoai sắn từ mùa chò mong một ngày no ấm? Từng chăn trâu tát cá, chân dẫm bùn và mắt đầm lệ, hồn hoang mang trao gửi nơi chân trời định mệnh mịt mù.

Rừng thì dài, sông rộng, biển bao la bì mặt bao trùm, quanh đây đồi xa lạ từ giọt mưa tới hạt bụi đều là những định mệnh khát khe gieo rắt.

Cha mẹ tôi luyện tim tôi thành đá, tay tôi thành lưỡi dao, mặt tôi là gương soi, hai chân tôi cứng cáp dai dẳng hơn hai chân ngựa. «Con ơi, con phải chạy một hành trình từ bóng tối tới ánh sáng, từ cánh đồng hoang vắng thiêu rụi này tới nơi có hoa màu súc sống.»

Từ đó về sau, con tàu vẫn hằng ngày kéo qua đường sắt, chim bay về núi tối rồi, dom dom đùn quanh, đợi đêm chập chùng, trăng lên rồi trăng xế, lớp lớp mây cao đùn núi bạc, từ đó về sau, canh bạc đồi tiếp diễn, lá bài lật lên, kè trùng phùng mong ngóng, cây hạnh nhân chết, thược dược chết, hàng vạn ánh súng về trên giọt sương, nhưng mặt trời mù mắt, bóng cây quyền sinh, tảng xanh hiên hoà biến thành triều sóng, con đò qua sông nghiêng ngả, tròng trầu thả lộn dây tiêu con đi đò dọc me liều con hư, bầy thú đã rên xiết, bầy thú bi thương liếm mãi vết thương một nắng hồng cô đọng, từ đó về sau, cành Nam rũ phượng sai nhảm, đoạn trường ai dựng bến tầm xuân phoi, ngõ về xứ cũ mù khơi, ngàn năm gương bóng nước trời mơ màng (Bùi Trung niên thy sỹ, người bị đóng đinh trên thập tự giá từ tám nghìn năm nay, sau tôi) lặng nhìn bóng nhạt bay nhanh, cành sung cũ kỹ bén thành lũy xiêu, con chim từ bỏ nắng chiều, Hester, người làm ta hóa con chim diên, người tiên còn có nhà thương Biên hòa, còn chim diên him bay mãi ngoài ngàn, gọi một tiếng não nùng trong kinh Thi, gào một giọng bàng hoàng phía kinh Dịch, nghe trong kinh Dịch có lời kinh Thi, trường thử bách niên cam thoa mạ, bắt tri hà nhật xuất lao lung? mơ màng lúc chiều hôm, điều

306

dứng vào đêm, mè hoảng, điện cuồng, rồi hộc máu lúc hai ba giờ sáng, Hester, người nghệ sĩ ngạo mạn vác hết mấy bồ chữ băng qua bờ đồi, Trang Tử thu lượm mấy hạt rơi sót làm Nam hoa Kinh, từ đó về sau, lũ ăn mày đầy phố ngập phường, lũ Tây di mang máy chế tạo ra vua chúa băng ni lông, Vua ni lông tuyên thệ, Vua ni lông tuyên ngôn, Vua ni lông là cái túi đựng chẳng biết bao máu người, chư quân hà tát vỏ tâm huyết? người con gái có đôi vai gầy đi mãi về cuối đường mong ngóng người yêu, mẹ gánh gồng xác con lợn về cố quận, bỗn chổng nặng tim con, con mù mắt gọi cha, và bầy chó, nó ăn xác người đến chán, hãy sống dùm tôi, hãy nói dùm tôi, hãy thở dùm tôi... và nhớ, hãy tưởng niệm dùm tôi.

Tôi ra khỏi quán cà phê, tiếp tục tê liệt trên đường phố. Tôi tìm một bãi cát, đè nhớ em, em đây là Hoàng Thị, anh rất có quyền, ngồi trên bãi rộng quàng xiên vẽ hình, bốn bên đồ quán xiêu đình, ba bờ đồi đẫn một minh anh đi – nhưng tôi chẳng thấy bãi cát nào; mặc dù cát vàng cồn nụ bụi hồng đậm kia ở đây rất nhiều. Từng đàn lũ con gái, áo trắng áo xanh, đứng dọc đường quyên tiền cứu lụt. Bầy chim trắng thương người. Đàn trắng chim rời bỏ trường học thân yêu di xin những mảnh áo tắm quần cho dân Trung Việt anh hùng. Tôi dừng lại ở một góc đường (trước Quốc hội thì phải) tôi nghe chim kêu vươn hú từ bể, tôi thấy én liệng trường mây, tôi cảm thương chú Lía bị vây trong rừng?

Sai-Côn ôi, xa lạ quá.

Thật là bốn bề hắt ngát xa trông, ngày mai sẽ mất hặt lòng thơ ngây. Tôi chờ đợi một giọt sương rơi trên mái. Tôi hồn Hoàng Thị, và chợt rùng mình trái tim tê liệt. Ai nồi lửa đốt họ tâm can. Hãy tiếp máu dùm tôi.

Nhưng hãy nhớ, khi trái tim tê liệt toàn triệt nơi hổ thám bình minh là trái tim bắt đầu sống lại một đời sống khác, hình thành vũ trụ định mệnh khác. Hãy lật lên những đám lá vàng, những mây và những khăn tang. Nơi con đường về của máu là mặt trời mọc, là sự đốt cháy hoàn toàn cái thi thể bụi đèn trại đất. Hãy thấp lên mặt trời một bóng người, đè, tìm lại giây phút thiêng trung chung trà cốc rượu, khói thuốc, vòng tay ôm, nụ hoa, hạt cát, nhụy hương, môi Hoàng Thị, nơi con sâu vàng nằm trong mặt trời đỏ, nơi mặt trời đỏ nằm trong Việt tinh vàng. Hãy dựng lại một Việt Nam mới. Hãy xếp Việt Nam hôm nay vào dĩ vãng. Đốt đi và nhìn trần hương. Y như ta thấy Phật và Chúa đã thành tượng thành đá. Tất cả không là hoài niệm cái xác chết. Mà tất cả ở phía cái sống. Hãy làm mới Việt Nam, bằng mặt trời, bằng

đuốc, bỗng mồ hôi nước mắt tiếc ca trùngh giang bến bồng, bỗng nhà máy và bến tàu, cờ bay trăm ngọn cờ bay, cờ bay ở Bắc Bộ, cờ bay ở Nam Kỳ, hãy mang tiếng kèn tới công viên Ba Đình, mang hoa tới công trường Tư Do, hãy tản ngập những con đường cõi kinh đô Huế, mặt trời lên trong tim, nhạc reo trong mắt, bốn hướng đại lộ nối liền, dòng Cửu Long êm đềm, Hồng Hà liên hoan, Nam Ngãi Bình Phò đứng dậy rực rỡ biển núi mênh mông, bấy giờ một vạn một triệu Hester đến không tàn phá được một ngọn cỏ, ta xây thành ngoài bờ Nam ngăn gió, ta bắn lửa lên trời làm tan mưa, ta múa nhảy trong nhà để ấm lòng trẻ nhỏ, ta phát khởi tâm hồn cái ý chí phục hưng Tồ Quốc, khai một dòng trường miên tình yêu quê hương đồng loại, loại trừ những con sâu hợp chúng, cái bầy thú hợp chúng, hãy làm mới Việt Nam, con chó ta nuôi có luật lệ bảo vệ, cây cỏ ta trồng có người chăm sóc, vườn ta đầy hoa, xóm làng đầy mái, rừng thô bị khai quang, sông không bị phong tỏa, biển cả Việt nam không bị rập rình những ống khói mưu toan, đường ta đi thênh thang, cửa ta mở về hướng mặt trời nắng nát như tờ, ta ra đồng ruộng, ta tới nhà máy, lười cày xén đất như sao băng xé trời, tiếng pha máy rật rào như tiếng tăm ăn dâu xanh, chúng ta cắn vào xương lai thảm, chúng ta vang hát mồ nguồn, ta ngủ giữa đêm thanh lành láng, ta vào rừng nhìn ngầm giang sơn thần bí, ở đâu cũng có tự do, ta không sợ bị bắt lâm, không lo lắng tui an ninh chìm theo dõi, dấu đường trắc ẩn xưa đã mờ, boi dạn đã chết, hãy làm mới Việt nam, ta xây trường cho trẻ nhỏ học, mỗi trẻ nhỏ lớn lên đều có quyền bình đẳng như nhau, có cơm ăn áo mặc, có chỗ ngồi trong xã hội xứng đáng với tài ba năng khiếu, chúng không

Chúc mừng

Được tin ngày 11 tháng 11 năm 1971
vừa qua, hai bạn :

LƯU LỄ NGHI

và

NGUYỄN THỊ ÁNH

vâng lệnh Song Đường làm lễ thành hôn tại Sa Đéc. Thành ái chúc hai bạn em ấm trọn đời

Ông bà Đại úy

NGUYỄN THÀNH LONG
(TVBQG Đà Lạt)
và các cháu

truyện dài

KÈ / BẢN / MÃU

nguyễn thụy long

CHƯƠNG I

Lão Tư ngước lên :

— Tao đau thấy mẹ mà làm cái mẹ gì được.
— Cho mày chết luôn, làm được bao nhiêu tiền đồ vào cái miệng chích choác hết trơn, không chịu nghỉ gì đến vợ con cả.

Hai đứa con vợ chồng lão Tư đã thội đánh nhau, chúng đứng mồi dứa một xó chửi nhau um xúm bằng tất cả những lời tục tếu nhất trên đời.

Mụ Tư la lên :

— Hai đứa bấy vò làm lại nhà, tao đánh hết cả hai bấy giờ.

Đám đông cũng giải tán, mụ vợ lão Tư bấy giờ mới chú ý đến đám con thất lạc, mụ đứng ở vỉa hè réo gọi tên từng đứa con, mụ đếm lại đầu từng đứa trẻ, mụ la lối om xòm, mụ không coi ai ra gì, kè cả mả tà, có lần mụ làm huyên nào cả một quãng đường vì đánh lộn với chồng, cảnh sát tới la mụ, mụ chửi lại cảnh sát và đánh nhau luôn với cảnh sát, cuối cùng lại huề, mụ vào bét mất một đêm, khi trở về mụ trở thành một kẻ cát thành

bị bóp chết tài trí vì hoàn cảnh bất công, ta xay cô nhi viện để nuôi trẻ mồ côi, ta lập dưỡng lão viện để những cha già mẹ yếu không còn lech ăn xin ngoài đường, ta xây dựng bệnh viện thật rộng thật đẹp để bệnh nhân mỗi người một phòng, thuốc men đầy đủ bác sĩ tận tâm, trong bệnh viện vẫn có công viên tiếng hát, ta trùng tu nghĩa địa, mỗi ngôi mộ là một nơi trú ẩn kiếp người đẹp như mộng, ta trồng hoa nơi những lối đi nghĩa địa để mỗi chiều mây trắng bay ngang mây cũng chẳng buồn, ta dựng đèn dài để tri ân tổ tiên, ta phục hồi uy tín và công danh đích thực của anh hùng một thời đã bị bỏ quên, ta xóa tên những tên hè thời cuộc, nhưng vì tình người ta vẫn dành cho bọn phản quốc một chỗ nằm kiêm tốn nơi một nghĩa địa riêng, ta trùng tu dinh thự lăng tẩm vẻ đẹp lịch sử giống nòi, hãy làm mới Việt Nam, để cứu sống hằng vạn con người đang là tù nhân của bất công bất nghĩa, họ bị giam cầm nhầm lẫn trong ngục tối, những chị đàn bà họ hàng ta đi đê lại tự do, không còn sự tự ngoại nhân hảm hiếp, ta đắp con đường tự tin, con đường no ấm, ta sản xuất dù thừa vật dụng, hãy đáp những đại lộ vào tận thôn quê, cờ bay trong nhà máy, không còn là thời đại dầu cơ tích trữ, vật giá leo thang, thị trường khan hiếm, ta san bằng xã hội ; mang công bình bác ái tới mọi người, chia cắt đất đai, quản phân tài sản, để mỗi công dân có một chỗ đứng dưới mặt trời, để mỗi người trong cộng đồng khi gặp nhau còn chung sức xây dựng quê hương và ca ngợi tình người, hãy làm mới Việt Nam, hãy cách mạng toàn diện, hãy một loạt đứng lên gồm tất cả những gì trên đất đai nay, hãy đồng loạt làm cách mạng mười phương rào rạt, kè cả núi đồi, đồng ruộng cỏ cây, hãy dứt khoát với cái cũ cái tàn ta để hèn buôn nón phản động bất công thối nát trả đầu cơ, hãy tịch thu tài sản của lũ đầy tội ác, đầy ráo, nào tiếng hát cách mạng đâu, hãy cắt lém mọc lên cho hồn tôi thôi băng giá, và mắt tôi, tôi được nhìn tường tận công cuộc cứu vãn cuối cùng dấn minh say đắm, là một, là một trong nghìn triệu lao tới reo hò cách mạng, chúng ta se có thể tan tành theo đại nghĩa nhưng nhất định cách mạng sẽ thành công, giấy bút tôi «ai cướp giật đó», tôi sẽ cầm dao viết văn lên đá. (1)

HẾT

(1): Thành thật cảm ơn những thiên tài Nguyễn Du, Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, Phùng Quán mà tôi đã trích lời trong đoạn văn này.



tích nhất khu via hè này, từ đó thỉnh thoảng kiểm được tí tiền còm bằng nghề đi bắt ghen thuê, những con mồi tan nát dung nhan dưới bàn tay hung ác của mụ. Cả khu này, những mụ đàn bà đáo đê nhất cũng phải chịu thua mụ, một vài khi có kẻ chửi lén mụ, chửi thầm vội thôi. Bà chủ cái bin đinh ở đây cũng phải nể vì mụ, thỉnh thoảng lại cho mụ cái nát cái kia.

Đè đập lại lòng tốt của bà chủ bin đinh, mụ Tư nứa úp nứa mở nói với bà chủ :

— Kinh thưa bà chủ, khi nào bà chủ cần đến em việc gì em xin tận lòng giúp đỡ bà chủ.

Bà chủ bin đinh ngạc nhiên :

— Tôi có việc gì cần đến chị đâu?

Mụ Tư cười :

— Dạ thưa bà chủ, đời mà làm sao biết được, em cứ nói chuyện như thế này, em nói tí dụ thôi, ông chủ có vợ bé, bà chị cần đến em tới xé tan xác con dì ngựa nào đó em xin làm liền. Em chỉ nói tí dụ, em không dám nói thiệt, vì...he he... ông chủ cũng là người đàng hoàng.

Lão Tư vẫn còn ngồi nhăn nhó ở một góc, lão cầu kinh bực tức, nhưng lão không thể làm được gì, thằng con trai của lão đi qua, lão vẫy lại:

Lão Tư vẫn còn ngồi nhăn nhó ở một góc lão cầu kinh bực tức, nhưng lão không thể làm được gì, thằng con trai của lão đi qua, lão vẫy lại:

- Tèo, biếu.
- Cái gì bà?
- Mày dí mượn cho tao lợ dầu Khuynh Diệp.
- Chi vậy bà?
- Cái mả mẹ mày, tao xúc, sưng lên rồi đây nè...

Thằng bé cười khúc khích, nó thấy vô cùng thú vị, lão Tư là lên :

— Má mày, cười cái gì, kiếm cho tao lợ dầu Khuynh Diệp.

Thằng bé vẫn cười :

- Nóng lâm ba à.
- Kệ bố tao.
- Nhưng ở nhà không có.
- Lần trước đánh lộn với má mày có mua một ve đê xúc mà hết sao được.
- Má mang cạo gió hết rồi...

Lão Tư lại lầm bầm chửi thề, lão là lên :
— Sao mày không đi xin đỡ của ai cho tao một ít.

Thằng nhóc vénh mặt lên :

- Ba đi xin đi, tôi hỏng cố xin...

Lão Tư chửi nhoi. Thằng con trai lão chạy biến vào trong xóm khi nghe tiếng má gọi ơi ơi, nó không thích làm việc, nhất là việc dựng cái túp lều, bởi vì nó có được ngủ trong cái túp lều đó đâu, nó và mấy thằng loli khác chuyên môn ngủ ở via hè. «Sai không có làm mọi cho ai hết tron». Nó làm bầm ròi biến mất đâu đó. Lão Tư vẫn ngồi một chỗ, hai tay lão bưng lấy cái của quí, những ngón tay như quả chuối sứ của má vợ bấm vào thi còn gỉ là cái bộ đồ giữa của lão nữa.

Lão Tư lại rên rì, lão nhò phẹt một bãi nước bọt rồi chửi lầm bầm, lão gắng gượng đứng dậy, lão loạng choạng đi vào trong xóm, Lão biết trong những nhà lụp xụp này thế nào cũng có nhà còn dầu Khuynh Diệp, lão Tư mò tới một căn nhà đứng ngoài gọi :

— Anh Hai Từng à, còn dầu Khuynh Diệp cho xin chút xíu đi.

Gã đàn ông vén tấm màn cửa bằng vải pon cho thò dầu ra :

— Cha nội ơi, ai biếu đánh lộn rồi tôi đây xin dầu, vợ chồng anh già rồi, thiệt tội không biết tại sao lại ham đánh lộn đến như thế được.

— Có không, làm ơn cho xin một chút đi.

Gã Hai Từng thụt dầu vào, một lái hắn ra hắn bên ngoài đưa về dầu Khuynh Diệp cho lão Tư ;

Đứng thoa hết nghe cha nội, nhìn lại xíu cho thằng con tôi, nó đang bị nóng.

Lão Tư ngồi bệt ngay xuống via hè, dựa vào tường, lão tụt quần ra tháo dẫu vào ngón tay thoa lấy thoa đè, lão bit bà :

— Chu choa, nóng thiệt là nóng, nếu không thoa chút dẫu này chắc ngày mai tôi hết đi đập xe.

Hai Từng đứng quan sát, gã nói chuyện :

— Mấy tháng trước trong xóm này ai cũng

dầu hết, ông bác sĩ ra ứng cử dem cho hết

triệu bạc tiền dầu Khuynh Diệp mà cũng chẳng

trúng cử.

Lão Tư cãi :

— Đâu phải mấy triệu mà mấy chục triệu lận, nhút trình nói vậy mà.

— Tôi mong chả ra ứng cử dài dài, cho dầu dài dài...

Lão Tư trả lại ve dầu cho Hai Từng, lão cảm ơn rồi lui thui trở về lều mình. Mụ vợ lão Tư nằm như con heo, mụ đã ngủ rồi lão Tư nhìn vào cái bản mặt mụ lại thấy ghét mụ, cay đắng, sổ tiền còn lại của lão bị mụ vợ lấy hết, sáng mai lão đi đập xe lại không có đồng nào uống ly cà phê, con mẹ độc ác. Lão cần phải lấy lại chút đỉnh, không biết mụ đe trong cái túi nào. Lão sờ tay vào cái túi áo bà ba của mụ, mụ giờ minh, mụ nhợt và mụ cười khúc khích :

— Đ..., mẹ con đĩ ngựa.

Lão Tư chửi thề, lão lại tiếp tục lục lọi, và lão lôi được ra mó tiền mà mụ vợ lão vừa lấy của lão, lão Tư chưa kịp cất đi thì mụ vợ lại giở mình, hình như mụ sắp thức giấc, mụ mà thức giấc thì lão Tư chỉ còn nước đòn thò, lão Tư quỳnh lên, tao vợ ngay được cái chày, lão xáng luồn vào đầu mụ vợ một phát, mụ vợ ngã lăn kềnh ra và nằm im luôn, lão Tư lại chửi thề một câu, lão chui ra khỏi túp lều, duòng phố lúc này vắng tanh vắng ngát, lão Tư đi tản bộ, dáng đi của lão khệnh khạng, lão không thè nào đi thảng người lên được, lão đau rất khó chịu.

Đêm khuya lơ khuya lắc.

CHƯƠNG II

Gã thanh niên thả Nhiên xuống xe, gã vẫn đè xe nô máy, gã ngoái cõi lại hỏi Nhiên :

— Tôi mai minh gặp lại nhau chó ?

Nhiên bức minh, nàng mắt công tối đi với thằng cha này, chẳng nước non mẹ gì hết, gã lụp chà lụp chụp rồi xuôi lò luồn, chán thấy mẹ. Nàng còn lo lắng về vấn đề ông già nàng bắt gặp, lần này về nhà nàng không biết nói sao với ông, nàng đây vào vai gã thanh niên :

— Thôi đi đi cha nội.

— Nhưng mai minh có gặp lại nhau không ?

ĐỖ BUỒN TINH HOA

BẢN DÂN ĐỖ BUỒN

TẠ KÝ

Tấn linh Công còn nuôi một con mảnh khuyển, tên gọi Linh ngao. Giống chó này minh cao ba thước (thước Tàu) sắc lông đỏ như lửa, rất tinh khôn. Linh ngao được cấp mỗi ngày mấy cân thịt dẻ, và do một tùy viên của vua là Ngao Nô chăm sóc sức khoẻ. Vua đi đâu cũng dắt chó theo. Dân sợ xanh mặt. Ai có lỗi, vua xua Linh ngao cắn chết mới thôi.

Một hôm, sau khi bãi chầu, quan tướng quốc là Triệu Thuần còn đứng vờ vắn thì thấy bọn nội thị khiêng một cái giỏ tre từ trong cung đi ra.

Sinh nghi, Triệu Thuần hỏi :

— Trong giỏ ấy đựng gì ?

Bọn nội thị không đáp, cầm đầu khiêng đi. Triệu Thuần tức giận, bảo :

— Nếu không nói, ta chém đầu.

Một tên đáp :

— Ngài là Tề Tương (chức gần như là Thủ Tướng bây giờ) muốn xem thì cứ đến mà xem. Tôi tôi không dám nói vì sợ mang tội với vua.

Triệu Thuần nhoài vào giỏ tre thấy ló ra một cánh tay người. Giở giỏ ra, thấy một xác chết. Triệu Thuần tra hỏi bọn nội thị thì được chúng đáp :

— Đây là xác một tên ngự thiện lo việc nấu nướng cho vua. Vừa rồi, vua sai nấu thịt gấu, nhưng vua tài đối bụng mà thịt gấu nấu mãi chưa chín nên vua nong mà giết chết tên đầu bếp !

Triệu Thuần bèn vào cung can vua :

— Tôi nghe nói dầu một vị vua vô đạo bao nhiêu cũng không lấy việc giết người làm vui bao giờ. Nay chúa công nuôi chó để cắn người, bắn tên vào dân chúng để thi tài, giết kẻ nô bộc không đáng tội. Như vậy sao gọi là vua niền. Vua đã không hiền thì còn ai chịu thờ phụng ?

Tấn linh Công có chịu nghe lời can gián. Vua cho rằng hổ làm vua là có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn.

Kết cục Tấn linh Công bị quân giặc si đậm chết & Giáng tiên Lâu. Từ đó, vua hết chơi cho đỡ buồn bằng cách bắn dân đeo rùa.

TẠ KÝ

THƯ ĐỒ BUỒN

ĐỌC THU phụ trách

Hội Đồ Buồn

Kính gửi ông ATV

Mang mối sầu vạn kiếp lại thấy
ông lập Đảng Đồ Buồn, tôi định
lên tiếng trước khi xin gia nhập :
Nghe tiếng Đảng tôi cảm thấy
nuốm đầy sắc máu nhưng mùi
dollar bay ngang qua đã khứ tiêu
hết, được gì đâu, thi đã có ông
TTT Nghĩa đề nghị đổi Đảng thành
Giáo Hội Đồ Buồn. Tôi lại ớn lạnh
làm sao vì liên tưởng ngay đến
thờiỆ I Cộng Hòa nào là Thiên
Chúa Giáo Trị nào là Phật Giáo
xuống đường tự thiêu hai thứ «Đạo»
ý thiểu điệu phanh thây nhau
giành giựt một bộ xương khô.

Vậy tôi có ý xin ông bỏ Đảng
cũng bỏ luôn Giáo Hội mà chỉ
nên lấy tên Hội Đồ Buồn nếu được
tôi xin đến với quý ông cho Đồ
Buồn.

VĂN TRAI

— Đề nghị của Bạn kẽ cũng
đồ buồn dấy. Chỉ kẹt một nỗi, nếu
là Hội Đồ Buồn lại bị chi phối bởi
Dụ số 10 về việc lập Hội. Rõ thiệt
là tránh vỏ dưa lại gắp vỏ dưa. Ý
kiến của Bạn sẽ được đúc kết cùng
với các đề nghị khác liên quan đến
việc chọn một hình thức thích hợp :
Đảng, Hội, Giáo phái hay Đạo.
Bạn nghĩ sao về cái tên «Đạo Đồ
Buồn» ? Thân.

Công ty Đồ Buồn

Kính gửi Đảng Trưởng đảng
lâm thời của đảng Đồ Buồn.

Kính thưa đồng chí Đảng
Trưởng, nhờ đồng chí liên lạc với
đồng chí Jo Marcel chia cho tôi 1 cổ
phần của Công Ty Đồ Buồn. Tôi sẽ
đóng tiền sau khi lanh lương tháng
11, lương tôi lanh chỉ vừa 12.000đ
nhưng như Đảng Trưởng thấy tôi
cũng có máu mề mài, tôi thấy
mua một cổ phần của công ty Đồ
Buồn có thể sẽ lời một số lơn
nên đánh liều vậy thôi. Tháng sau,
sau khi đóng tiền, tôi sẽ tuyệt
thực để «chữa bệnh hết tiền»...

Thành kính gửi tới đảng trưởng
và toàn thể đảng viên lời cầu chúc
tốt đẹp nhất của tôi. Uớc mong
ngày lễ Đăng Quang của đảng ta
cũng linh đình chẳng kém chi
ngày đăng quang của Tg.Tg.

Kính thơ
Bút hiệu Trần Đức Minh
Trương Vĩnh KÝ
Bạc Liêu

— Bạn yên chí lớn, khi nào
lập công ty xi nê, thế nào đồng
chi Jo sẽ thông báo trên tuần báo
Đời và nhật báo Sóng Thần, diễn
đàn chính thức của đạo ta. Mong
bạn lưu ý theo dõi.

Đại Ban Đồ Buồn

Tui có ý kiến muộn, muốn lầm
Đồ Buồn thành ra Ban Đồ Buồn.
Hay Đại Ban Đồ Buồn, buồn dù
đồ buồn.

Tôi xin gia nhập liền, miễn làm
sao xóa bỏ đi những danh từ mà
người ta đã đem vào « ội ác » của
loại người»

Phần tui, nghề nghiệp lang bang
thỉnh thoảng cũng viết được cho
1 báo tuần, nhưng bị trả nhỏ giọt,
lúc trả lúc không.

Dịp này, muốn tấu trình lên vua
không ngai, để xét xử. Bởi vậy, tui
khoái văn tục như Ng Thụy Long
lâm «mà rất thương vợ con»(chủ
đề của Đời viết về các nhà văn)
và muốn xin vua những việc chạy
vặt, nhất là cho Đồ Buồn, tìm bát
cơm ăn, lúc thất nghiệp. Muôn vàn
cảm ơn vua.

Đặng Lưu Định.

— Đề nghị của bạn rất ngọt.
Nhưng nếu lập «đại ban», chẳng lẽ
lại kêu đảng trưởng là ông bầu, e
có vẻ giốn chơi chẳng ?

Còn việc bạn xin đầu quân,
lúc này «cấp số» của tờ báo đã
thăng dư, đến nỗi Chu Tử phải
viết trên Sóng Thần là đồng
như Lương Sơn Bạc, không biết
mặt xuề những người cộng tác !
Mong bạn thông cảm.

Tâm sự đồ buồn

Kính gửi ông A.T.V., Lão...
xon trúng gió, mà thí này đem v
nhà thương là để lại vợ con chờ,
«người ta» nuôi — thì ông Thiên
sẽ ra sao ? Mấy cái giả sử, nếu, l
này rắc rối quá ông nhỉ ? — Bi
đâu ông lại thông minh giải đáp c
một trên báo ST thì hay biết mấy.
Xin lỗi ông trước tôi vừa col lại
câu này có 2 ý nghĩa trái ngược
nhau chỗ dấu x. cái tôi này mà
giúp người khó tính đám hiếu lèo
lè lám à, (cái dấu x thêm vô sau khi
viết xong, mong ông hiểu !

Kính thưa ông AVT đảng trưởng
đảng Đồ buồn. Việt thơ này thay
cho tờ đơn xin gia nhập vào đảng
đúng theo tôn chỉ của đảng là
đồ buồn. Mong ông vui lòng :

Trân trọng kính chào ông !

TRẦN ĐÌNH

TB :

Tôi còn nhiều điều muốn tâm
sự mà bạn bè thì nói hỏng
vô. Vậy lúc nào ông buồn ông
cứ viết thư cho tôi về địa chỉ
142 Đức Lập Nha Trang. Biết đâu
đảng trưởng và tôi cùng đồ buồn
ông hả !

Mong ông cho biết ý nghĩ và
cảm tưởng sau khi đọc thơ.

(Hình như ý nghĩ và cảm tưởng...
hơi khác nhau). Xic lỗi ông, cho
tôi ngây thơ một tí, ông cho tôi
học lớp mấy hở ông AVT ?

— Đảng trưởng Chu Tử là
ra đồ buồn khi đọc thư của bạn.

Về việc bạn bày cho đảng
trưởng viết thư riêng cho bạn cho
đồ buồn đảng trưởng cảm ơn sáng
kiến của bạn nhưng với bàn tay run
như cây sậy của đảng trưởng, nếu
viết thư cho từng đạo hữu sẽ
không bao giờ còn run rẩy nữa
chẳng ?

Nỗi buồn của một sinh viên Luật

Kính ông Tạ Ký !

Tôi còn đi học nhưng lại còn

buồn nhiều hơn hồi ở nhà nữa chờ,

khán giả đi xa nhà, tôi buồn ghê,

buồn cho quê hương, cho thân

phận, cho cuộc sống hằng ngày

khốn khổ của tôi, thiệt ông, tôi mới

vào Sài Gòn chứng nứa tháng mà

tôi buồn nếu cộng hội nhỏ giờ

cũng chưa bằng 15 ngày ở đất Sài

gòn này. Tôi tuy chưa ra đời nhưng

tâm trạng tôi không khác gì kẻ đã

gục ngã ở đợc đường đời. À, ông

nghỉ tôi có thể làm gì cho «đảng»

đồ buồn đó ông, ông nghiêm

coi tôi làm gì được không, biết

chừng nào tôi sẽ đưa ra nhiều

triết thuyết (?) và phương pháp

chống buồn, người lớn thường chơi

rượu với bia còn tôi thì mời

lời có lẽ nằm trong tượng những

điều không bao giờ đạt tới có lẽ

đồ buồn hơn hoặc quên đồ

ông. Tôi học ở trường Luật (mới

xuất quân) tôi thấy tôi nhiều nghị

lực lâm, tôi nghĩ, tuổi trẻ đi vào

đời không phải bằng kinh nghiệm

mà bằng nhiệt huyết hăng say đó

ông. Rồi đây có báo Đồ buồn nữa

đi, nhiều quá rồi cũng buồn, à mà

cho tôi hỏi nhỏ ông nhé ? Công Chu

Tử ông ra sao mà ông xuất quân

kỷ này hơi nhiều đó» nhiệt báo

phim, rồi tuần báo, rồi... nhiều quá

đi, tôi công nhận ông già mà mạnh

hơn ông «già già» đó.... Thời tôi

hở nhiều lời với ông đó mong ông

hở qua và mong ông cũng nhớ

rằng đảng Đồ buồn mà phi «politics»

thì nhiều người chơi chứ có

nó thì hỏng hết, không chừng

mình lại buồn thêm,,, rắc rối quá.

Cuối thư mong ông cho tôi vài lời

chỉ dẫn để tôi sáng mắt hơn.

Kính,

KÝ LAM

Phú Nhuận

buồn nhất định không chủ trương
uống nước đưa trừ cơn, cũng
không mẫn chính trị. Mẫn chính
trị để thêm buồn à ?

Man phim cho đỡ buồn

Cùng đồng chí ATV !

Mấy bữa nay, trong mục ATV
«đại ca» có đưa ra triết thuyết.....
đồ buồn và «đại ca» có hứa là sẽ
không đánh trống bô dùi, mà sẽ
chính thức thành lập đảng.. đỡ
buồn. Tôi xin hoan hô ATV bằng cả
hai tay ! Tôi tin tưởng rằng đảng ta
sẽ có bắng hả ra số đảng viên. Vì
ai cũng buồn và muốn tìm trò vui
cho... đỡ buồn. Tôi cũng là một
trong những con người luôn mang
số kiếp «buồn muôn thuở» ; đồng
thời tôi cũng muốn làm một phà
gi cho... đỡ rầu ! Mong rằng «đại ca»
sẽ nhận tôi làm «em út». Tôi hứa
sẽ đem hết tâm huyết ra phục vụ
đảng ta, cam đoan là tôi không
hứa suông như các vị dân béo !
hứa hẹn với quốc dân đồng bào
lúc ra tranh cử. Nếu có thể ATV
cho tôi giữ một chân cõi động hay
cõi võ gi cũng được. Được như rứa
tôi cảm tạ ATV hết mình !

Nghé đâu đồng chí Jo Marcel
đang ráo riết thành lập công ty....
đồ buồn. Vậy ATV nhờ nhạc khéo
với Jo Marcel rằng : để phản cho
tôi một cõi phản. Khi nào bắt đầu
«mở hụi» đăng bô cáo trên ST cho
tôi rõ, dặng tôi sẽ đích thân tôi
nạp «quỹ».

.... Đồ buồn «số 1»

— Đảng trưởng nhờ ĐI nhắn
với bạn ký tên đọc như là Gandhi
rằng cả hai lời yêu cầu của Bạn
đã được ô kê.

Nỗi buồn của một Thủ Thủ

Kính bác Chu Tử

Hôm nay, chủ nhật, 31-10-71,
trong lúc tại Saigon, Tổng và Phó
Tổng Thống đang làm lễ «Tuyên
Thệ Vinh Quang» và ngày mai 1-11-
71 ; ngày Quốc Khánh của phe
Cách mạng, đồng thời là ngày
Quốc tang của phe Suy Tân Ngò
Lãnh Tụ. Thị ở đây, đơn vị của
cháu được cấm trại 100% kẽ từ
ngày 30-10-71 đến 18 giờ 2-11-71. Chủ
nhật, mà nhất là nhằm 2 ngày lễ
tổ tò bối, từ chính quyền đến toàn

dân đang bắn hoan chào mừng, thi
những thằng linh vồn đã khốn nạn
nhất nọc, lại buồn điu hiu, nằm
ngồi ủ rũ trong đơn vị, đếch biết
Quốc Khanh ra rắng và cũng đếch
thấy ngày tuyên thệ Vinh quang nó
ra nằm thao cả.

... Chủ nhật, nằm trong trại nô
buồn nôn da diết bắc q. Buồn cho
thân phận, buồn cho gia đình và
quê hương, nhất là quê hương, gia
đình đang trại qua 1 cơn bão lụt
tàn phá. Nôn nao về gia đình để
thăm bà mẹ già cũng như coi nhà
cửa bão lụt thế nào, thế nhưng vẫn
chưa về được. Đẹn vị thi sẵn sàng
cho 15 ngày phép rồi đấy, nhưng
còn cái màn phương tiện mới là nan
giải.

Cháu nghe bác dự định thành
lập đảng đỡ buồn. Chứng nào chính
thức thành lập bả bác ? Bác chấp
thuận cho cháu vào đảng nghe bác.
Cháu sẽ tận dụng khả năng sẵn có
để hoạt động hết mình cho đảng,
có như thế nỗi buồn của cháu mới
đỗ buồn được.

Từ ngày Sóng Thần «xuất
hiện», cháu không bỏ sót 1 số nào,
thế nhưng cháu không cảm thấy
khoái bằng báo Sóng hồi đó. Bác
biết rằng, cháu mê báo đến đỗi,
lãnh lương ra là đem gửi cho cô
bán báo 700\$ để mỗi tuần nộp 1
báo Đời và mỗi buổi chiều vò 1 tờ
Sóng Thần, phải thủ như vậy, chứ
nếu không thì linh tráng làm quái
gi có tiền trong túi đều đều để
mua báo.

Kính chúc bác khỏe nhiều và
Sóng Thần vùn vicuti lên. Kính
gởi lời thăm toàn ban biên tập và
quý vị phóng viên Sóng Thần.

Kính

TRẦN QUANG VĨNH KIM
Giang đoàn 27 Xung phong
KBC. 3332

— Kè từ bữa nay, bạn đã
chính thức gia nhập đạo Đồ buồn.
Anh em trong tòa soạn gửi lời
cám ơn Bạn.





cười đỡ buồn

TH. QUANG
sưu tầm

Nặng nhất và nhẹ nhất

Ông bác sĩ ghi chép vào phiếu khám bệnh tình trạng sức khỏe của một bệnh nhân mới :

— Xin ông cho biết cân nặng bao nhiêu ; Ông bác sĩ hỏi.
— Dạ thưa bác sĩ, 74 ký lô ; bệnh nhân trả lời.
— Lúc nặng nhất, ông cân được bao nhiêu ?
— 87 ký lô, thưa bác sĩ.
— Thế còn lúc nhẹ nhất ?
— Dạ thưa bác sĩ, 3 ký lô và 8 trăm gò ram.

Hàng xóm

Hai chàng Hippi được đưa về bót về tội đi ngủ lang. Cảnh sát hỏi anh thứ nhất :

— Nhà chú ở đâu ?
— Dạ thưa ông Cò, em không có nhà ở nhất định.
— Thế còn nhà chú kia ở đâu ? Cảnh sát hỏi chàng thứ hai.
— Dạ... thưa ông Cò. Em ở bên cạnh nhà anh kia.

Hiếu làm

Một cô trai gái ngồi thủ thỉ với nhau trong phòng khách, trong lúc ấy, cha mẹ cô gái vắng nhà. Chàng thanh niên nhỏ nhẹ :

— Cưng ơi... Cho anh mì một cái...
— Đừng... Đừng... Mẹ em không thích cái trò này đâu ?
Nhưng mà... cưng ơi, anh có muốn mì mẹ em đâu ?

Chân lý ở... bên kia Pyrénées

Trong một ngôi làng nằm trên rặng núi Alpes bên Pháp. Một cặp vợ chồng du khách chỉ vào một ngọn núi và hỏi thăm ông cụ đứng bên đường :

— Dạ thưa cụ, có phải đó là ngọn Haè Sơn (Montagne Noire) hay không ?
— Thưa ông bà đúng vậy. Đó là ngọn cao nhất rong rặng núi này.

— Cứu chầu nghe nói có một vài huyền thoại về ngọn núi này thi phải ?

— Đúng vậy, thưa ông. Ông cụ trả lời rồi kể tiếp : Có một lần người ta trông thấy một đôi uyên ương đưa nhau lên núi và sau đó không ai trông thấy họ trở lại.

— Trời ơi ! thật sao hả cụ ? Người vợ tỏ ra rất xúc động, rồi hỏi tiếp : Chuyện gì đã xảy ra cho họ hả cụ ?

Ông cụ chậm rãi trả lời :
— Họ đã đi xuống bằng lối bên kia núi.

Lâm Bộ

Một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự trong buồng của cô gái. Bỗng nhiên chàng thanh niên lên tiếng cản nhẫn người yêu :

— Em nói yêu anh mà sao em lại cứ... đẩy anh ra vậy ?

— Bởi vì... em muốn coi xem anh làm ăn ra sao.

— Nhờ em tí ! Em có nghĩ rằng anh có tiền bò di ngay lập tức mà không cần một lời giải thích hay không ?

— Không ! Em đã khóa cửa buồng kỹ rồi.

Máy Tí vi của cộng sản

Một người mới đi du lịch Đông Đức trở về, kể cho bạn nghe những tiến bộ đáng kinh ngạc mà anh ta thấy : Khi nói về những khách sạn ở Đông Bá Linh, anh ta kể :

— Thật là không thể tưởng tượng được. Người ta đặt máy truyền hình trong tất cả các buồng của khách sạn...

— Ô, trong tất cả các phòng à ? Có thật không, bạn anh ta hỏi.

— Thật chứ ? Nhưng không phải là mình nhìn tí vi... mà là tí vi nó nhìn mình :

Không giống hay sao ?

Một nhóm các cô sinh viên kinh tế học viếng thăm một xưởng máy kỹ nghệ để quan sát tại chỗ những tiến bộ về máy móc hiện đại. Các cô được một vị đốc công của nhà máy, một kỹ sư rất trẻ, hướng dẫn đi thăm mọi chỗ.

Khi tới quan sát một máy tua bin, một cô sinh viên tỏ vẻ thất phục :

— Ô, thật là tuyệt diệu ! Sao nó giống người ta quá vậy ?

Anh chàng đốc công nghe nói, tỏ vẻ sững sốt trong một phút rồi tiếp tục hướng dẫn các cô đi thăm nơi khác. Lúc tới xem một cái búa máy chạy bằng điện, cũng lại cô sinh viên lúc nãy bày tỏ cảm tưởng :

— Ô thật là hay quá. Tôi không thể không liên tưởng tới một người đàn ông đang... Làm việc.

Người đốc công nghe vậy, chịu không nổi nữa bèn phỏng vấn riêng cô sinh viên :

— Xin cô vui lòng cho biết tại sao cái tua bin cũng như cái búa lại giống như người đàn ông ?

— Thưa ông kỹ sư, cô sinh viên trả lời, bởi tôi chỉ quan tâm tới đàn ông mà thôi. Bộ ông kỹ sư không thấy nó giống... của ông hay sao ?

Kỹ sư đào mỏ

Một chàng thanh niên đang ngồi nghe người yêu thao thao kề kề thành tích của ông bố cô ta :

— Anh có biết không, bố em là một nhà kinh doanh đại tài ! Ông cụ đã làm việc vất vả và cũng ngay từ lúc còn trẻ. Anh có muốn biết bố em đã thành công như thế nào hay không ?

— Ô, anh muốn biết lắm chứ ! chắc chắn là anh phải học hỏi bố em nhiều chuyện. Nhưng này cưng ơi, trước hết em hãy nói cho anh biết là, làm việc gay go như thế, ngày nay ông cụ đã dành bao nhiêu tài sản chừng bao nhiêu ?



MÙA SÀU

(cho bé Lan)

rung rưng giọt nước đưa sang
em thương chối bỏ thiên đàng tình yêu
bơ vơ ngồi đếm mĩ miều
mình anh thương nhớ mỗi chiều đi qua
tuổi thơ đánh mất ngọc ngà
cho yêu dang dở giờ xa mất rồi
đường tràn bụi phấn đơn côi
bông hồng em vất đôi môi vụng về
tóc bay che khuất túi bể
dáng em ngà ngọc cho mê say tình
xanh cây lá đồ buồn tênh
trưởng vào héo hắt mòng méné giọt sầu
em qua chối bỏ muôn mẫu
đè anh đóng lại tình đầu vừa đi
đam mê ân ái còn gì
mưa sầu vừa đồ trên mi dáng người

PHAN LỆ TRẦN DUYÊN

NGHÌN THU

nhớ người ta nhớ đến nghìn thu
mộng hôm nay và mộng đến bao giờ
ta buồn ta ngủ trên cồn đá
một chút tình xưa cũng lảng du

người bỏ ta trời đất tịch liêu
rừng hoang vu và trăng cũng không về
ta bơ vơ đứng nhìn sao rụng
rồi một đêm nào ta chết khô

TÔ NHƯỢC CHÂU

TRÊN ĐỈNH TUỔI BUỒN

Thôi đã phải màu mắt xanh thuở đó
Và cuộc đời đâu có gì vui
Trên đỉnh tuổi buồn nhìn về quá khứ
Mùa đông nào say ngủ trong tôi
Những kỷ niệm như khung trời sương mù
Những yêu thương như giọt lệ mỏng

Thôi đã hết tháng ngày mùa tình yêu mơ ước.
Trên đỉnh tuổi buồn với đôi mắt đêm sâu, với
trái tim khô涸 nguồn màu nhớ

Như một lần lột xác — một lần hóa thân
Tôi đang đưa tôi bằng chiếc vãng đời,
Hai bàn chân những ngón mưng mủ đi trên sỏi
đá

Mọi người chung quanh làm mặt lợ.

Thôi không còn đôi má hồng của em cho anh
gởi lên đó những chiếc hôn mùa hạ

Thôi không còn đôi môi thắm màu hoa phượng
nhắc nhớ tuổi học trò đã chết, đã qua
Trên đỉnh tuổi buồn xin vẫn mảnh khăn só
Cho tình yêu — Cuộc đời và thân phận.

VŨ BÌNH NGUYỄN

KBC 4149

VIẾT CHO XUÂN 20

xuân tôi ngồi cuối giảng đường
nghe chim em lạ hát buồn như điên
tình vàng đời sẽ chờ nghiêng
tôi cây bút hết mực đen tình người
xuân tôi thăm đếm tuổi đời
ô hay mình đã hai mươi năm sáu
ở mình vốn liêng gì đâu
thơ và tình cũng qua cầu gió bay
sông tôi hồn nước dâng đầy
buồn con én lượn trong mây mưa về

ĐOẠN CUỐI CHO NGƯỜI

em dao phủ chém đầu tình
và tôi thất trận gữa sân pháp trường
em vung dao, một vết thương
tôi vẽ làm đám ma buồn không tên

BÙI VĂN BÌNH
khuôn mặt học trò



TRUNG LẬP ĐÔNG NAM Á

(TIẾP THEO TRANG 23)

chánh quyền giải quyết được mọi xung đột giữa các phe lâm chiến tại miền Nam cũng như phe chính trị tại miền Nam. Điều ra phe bên kia cũng không ham có một chính quyền liên hiệp công khai tại miền Nam. Theo tài liệu được tiết lộ trong đợt tấn công kỷ hai năm Mậu Thân, thì phe bên kia đã đưa ra một bản học tập trong đó có ghi: Nếu phải nhượng bộ Mỹ thì chúng ta chỉ nhượng bộ tối mức thành

THẦN THOẠI N.B.

(TIẾP THEO TRANG 41)

sang phía Đông, dọc đường gấp Công chúa Miyazu, định ước với nàng, rồi sau cưới nàng làm vợ.

Có lần trên đoạn đường đi biển có người tình nhau Ototachibana cùng đi, sóng đánh dữ quá, thuyền chìm lật úp. Ototachibana đã khấn nguyện tự hiến thân cho thần biển, lao mình xuống nước để cứu mạng cho chàng. Về sau cuộc đời chàng kết thúc ở trên cánh đồng Tagi, tâm trí chàng lúc đó còn thanh thản mà đôi chân thiệt lực xun xuồng, chàng gục ngã mà chết.

Để tưởng niệm chàng, dân chúng đã xây một ngôi lăng đài sô ở Ise,

mọi người đến điếu tang khóc thương một đại dũng sĩ anh hùng Chàng đã hóa thành con chim Óc-Cau trắng mà biến đi. Làng chàng từ đó mang danh là «Làng Óc Cau Trắng.»

Chúng ta thấy thành tích Yamato dake xảo quyệt, tầm thường hèn hạ là vậy mà được tôn sùng là đệ nhất anh hùng dũng sĩ thi quan niệm về anh hùng của nền văn hóa cổ thời Nhật Bản quả thật là thô thiển. Cuốn Thế Giới Đại Bách khoa Sự Điểm đã cố ý lược đi những hành vi ti tiện của Yamato dake, mà chỉ ghi vắn tắt đại ý:... Vào năm Cảnh Hành thứ 28 chàng vâng lệnh phụ hoàng đi chinh thảo xứ Kumaso

lập một chính phủ Liên Hiệp tại Saigon. Như vậy mục đích của phe bên kia không đòi hỏi có một chính phủ Liên Hiệp, mà đích là để điều nhượng bộ. Vậy họ đòi gì? Họ muốn độc chiếm miền Nam, nếu không được thì họ buộc Mỹ phải bảo đảm quyền lợi và duy trì lực lượng của họ tại miền Nam bất cứ dưới hình thái nào. Một chính phủ hòa hợp có nghĩa là là một chính phủ phải trọng chở đứng đê sinh hoạt của họ tại miền Nam. Công khai hay bí mật cũng được. Hiện khó khăn nay là ở đó.

Phát hành vào đầu tháng 11:

LINH HỒN KHÔNG THỦ ĐẠO

của NGUYỄN XUÂN DŨNG
Võ Sư Huyền Đại Đệ Tam Đẳng Không Thủ Đạo
nguyễn Trưởng Tràng Đời Thứ 3 Đạo Đường SUZUCHO KARATÉ DO

- một cuốn sách viết về võ thuật nhưng được nhuần tính thần Đạo.
- một công hiến cho giới trẻ nhằm lành mạnh hóa cuộc sống.
- một ước vọng trong cuộc sống tan rã có thêm được những chàng dũng sĩ có tâm hồn.
- trình bày toàn bộ bài quyền TÉ — Waza dùng toàn những thủ pháp lạ lùng cương nhu phối hợp.

Phát hành vào đầu tháng 12:

TRỐN YÊU THƯƠNG

— truyện của LÝ ĐẠI NGUYỄN

- một truyện dài suy tư về luyến ái.
- những phản ứng tâm lý chua xót của con người trước thực trạng phũ phàng của cuộc đời được phân tích bởi «người hai mặt»
- một tác phẩm làm quà tặng cho những «chàng trai vốn dũng hào kiệt» đã phải ngồi úp mặt vào tường để trốn nhìn cuộc chiến
- một cuốn sách mà các bạn trẻ không thể không tìm đọc.

Sách do LINH NAM — 550 Phan Đình Phùng, Saigon
Xuất bản và phát hành

Tinh sò đời

(TIẾP THEO TRANG 21)

LAO ĐỘNG :

Tranh đấu hợp lý

Khởi đầu vụ tranh chấp tại hang Pin Con Ông (VI DO PIN) cũng giống như hầu hết các vụ tranh chấp lao động tại xứ này :

Một số công nhân bị sa thải, các công nhân còn lại đình công đòi chủ nhân phải thu nhận lại các đồng nghiệp, Hai bên kèn cựa cả tháng trời vẫn không đi đến kết quả.

Trong lúc cuộc điều đình đang tiếp diễn thì một buổi sáng trung tuần tháng 10 vừa qua hai trung đội cảnh sát đã chiến do Đại úy CS Trần Công Hoàng chỉ huy trưởng CS Q ận 6 hướng dẫn đã bắt hanh dùng lựu đạn cay dùi cui, bao súng giải tán khoảng 200 công nhân đình công đang tụ tập ở công hang pin. Một vài nữ công nhân được chiếu cố quá tận tình đến tuột cả quần áo, đồ máu và ngất xỉu. Một số công nhân sau đó bị CS bắt mang đi.

Hành động giải tán công nhân được mô tả là quá thô bạo đã làm cho Hội Đồng Đô Thành nổi giận, do đó trong một phiên họp khoáng đại HD đã yêu cầu Cảnh sát trưởng quận 6 ra điều trần trước HD. Tuy nhiên sau mấy phiên họp chờ đợi nghe điều trần nhưng Cảnh sát trưởng quận 6 vẫn không xuất hiện, mặc dầu trước đó phủ Thủ Tướng và Bộ Nội Vụ đã cho phép CST Hoàng được ra điều trần trước HD. Cho là bị lừa, các ông nghị quyết định bãi khóa họp luon mãi ngày để phản đối.

Hai tuần trước đây, sau nhiều ngày bãi khóa, HDĐT lại tái nhóm kín với Đại tá Đô Trưởng và ông Chánh sở Lao Động Đô Thành. Cuộc họp vẫn không đi đến đâu vì sự vắng mặt tiếp tục của đại úy CST Quận 6. Trong lúc đó, cuộc tranh chấp tại hang Pin Con Ông lại nổ to lớn khi cảnh sát đến giải tán một số công nhân hang Pin Con Ông đang tụ tập trước công đài định tiếp tục khoá họp tháng 11 chử không bắt khóa, và vẫn tranh đấu đòi bãi chức CST Quận 6.

Cùng với các công nhân bị bắt cóa có 3 linh mục Trương bà Cần, Phan khắc Từ và Trần thế Luân trong phong trào Thanh Lao Công, 3 vị này đã đến để hỗ trợ công nhân hang Pin Con Ông. Đây là một hành động chống đối cụ thể mang tính cách dấn thân của các vị LM được coi như là có đầu óc cải tiến và thiên tài này. Trước đây LM

Trương bà Cần đã nổi tiếng với loạt bài «25 Năm Xây Dựng Xã Hội Cứu Nghĩa ở miền Bắc» đăng trên tạp chí Đổi Điện, loạt bài này đã đưa đến án tù cho LM chủ nhiệm Chân Tín.

Tuần vừa qua, sau gần 6 ngày bị giam giữ, ba linh mục nói trên đã được cảnh sát theo lệnh của Biên Lý Cuộc trả tự do tạm. Đề phản đối hành động giam giữ «vô cớ» này của CS ba vị nhất định không chịu về. CS đành phải khiêng cả ba lên xe, đưa đến trước công trường Bác Ái ở đường Nguyễn Trãi và thảm xuống ở đó. Ba vị tiền năm nay ngay trên lề đường, thu hút một số đông đồng bào hiếu kỳ đến xem.



Mãi đến tối đức Tông giám Mục Nguyễn Văn Bình phải đích thân đến thăm và cho xe chở ba vị về trụ sở trung ương Thanh Lao Công. Lên tiếng trong cuộc họp báo vào buổi sáng hôm sau, LM Cần cho biết cuộc tranh đấu của công nhân hang Pin Con Ông hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ông cũng tố cáo chính quyền đã tiếp tay với chủ nhân để đàn áp công nhân. Ông còn dọa sẽ kiện vụ này lên Tổ Chức Lao Động Quốc Tế.

Về phía HDĐT đến cuối tuần qua trong lúc vụ tranh chấp pin Con Ông vẫn chưa giải quyết xong thì trong một phiên họp HD này đã quyết định tiếp tục khoá họp tháng 11 chử không bắt khóa, và vẫn tranh đấu đòi bãi chức CST Quận 6.

Nói chuyện với đầu gối

(TIẾP THEO TRANG 5)

mời đặt xong viên đá đầu tiên xây đèn quốc tổ.

Đèn xây ở Vũng Tàu, nhưng cửa sổ không trông ra biển mà lại trông thẳng ra những quần áo dàn bà phơi trên những bui đinh đầy phòng ngủ, nơi đã từng diễn ra biết bao nhiêu cuộc tình chớp nhoáng Mỹ Việt.

Đồng bào sợ rằng đóng đô ở 1 nơi như thế Tồ Hùng Vương sẽ đau mắt cấp tính.

Vậy tốt hơn hết hãy trả lại Tồ Hùng Vương sự tự do. Ngài sẽ giang hồ như trước muôn ghé ở đâu thì ở.

Không xây đèn cho tổ, tổ sẽ không hiểu rõ cái mức độ con cháu xúi tệ với ngài.

Còn cháu xúi tệ với quốc tổ dù sao cũng ít nguy hiểm hơn già nô xúi tệ với Tông Thống.

Cuộc cách mạng kinh tế mùa thu làm sáng chói một ngôi sao già nô tân tòng: Ông dân biều Vũ Công.

Ông này khen rằng kế hoạch kinh tế của Tông Thống hay lẩn nhưng hai ông Kim Ngọc, Xuân Trường thi hành sai vậy phải cho 2 ông này ra đi.

Trước hết, chúng ta phải ghi nhận thiện chí muốn cải tiến nghề nghiệp của hàng ngũ già nô. Trước đây nhà nước làm cái cóc gì, già nô cũng phải nhảm mắt khen loạn lên. Bây giờ bèn câu khen lại có tí chè bai, nghĩa là trước khi nòng phải bóp khẽ một cái cùi bì của nhà nước mới thêm phần thống khoái.

Nhưng sao Vũ Công nỡ chè đúc vua dùng làm người? Ông Kim Ngọc phò vua giúp nước thi hành đủ loại kế hoạch kinh tế rồi. Nếu ông ta làm sai mà vua không biết, phải đợi Vũ Công nhắc nhở thì còn đâu là cái đức sáng suốt của người lãnh đạo.

Vũ Công đang bị phạt biểu quyết 10 kỳ không áo tiền.

Kính gửi

CÁC THÂN CHỦ QUẢNG CÁO

Tuần báo ĐỜI chủ trương hạn chế số quảng cáo thương mại để dành trang béo cho bài vở. Vì vậy chúng tôi đôi khi bắt đắc dĩ phải từ chối một số quý vị thân chủ quảng cáo. Trong tháng tới tuần báo ĐỜI bắt đầu in offset nên sẽ nhận một số quảng cáo đặc biệt bằng hình ảnh, với phương tiện ấn loát tối tân hình ảnh sẽ rõ ràng và hấp dẫn khách tiêu thụ gấp bội.

Chúng tôi xin kính báo cùng quý vị thân chủ.

Đồng thời, kể từ nay chúng tôi cũng bắt đầu nhận quảng cáo trong số báo Xuân.

ĐỜI *Xuân Nhâm Tý 1972*

Hoàn toàn in offset, nhiều màu,
tờ báo Xuân lộng lẫy nhất

Mai này hòa bình Học gì? Làm gì?

Hãy chọn cho bạn ngay từ bây giờ
một nghề tương lai bảo đảm

LỚP ĐIỆN TOÁN HÀM THỰ

(HUẤN LUYỆN THẢO CHƯƠNG
VIÊN ĐIỆN CƠ KẾ TOÁN)

Một cố gắng vượt bậc của Ban Giảng Huấn
VIỆT NAM ĐIỆN TOÁN CÔNG TY (Vietnam Computer Corporation) với sự hợp tác của
một số chuyên viên điện toán Việt Nam và
Ngoại quốc để đáp ứng nguyện vọng của rất
đông các bạn ở tỉnh. Bài học soạn thảo công

phu, dễ hiểu bằng Anh và Việt ngữ, kết quả
của hơn 6 tháng nghiên cứu và sau 3 năm
giảng dạy. Sách vở và tài liệu tham khảo (đặt
mua tại ngoại quốc) được cấp phát đầy đủ và
miễn phí cho học viên. Môn khóa được cấp
bằng giá trị.

Muốn theo học, phải có trình độ văn hóa
tối thiểu tương đương văn bằng Tú Tài và
thông thạo Anh ngữ. Mọi chi tiết khác xin
biên thư về:

VIỆT NAM ĐIỆN TOÁN CÔNG TY
(Vietnam Computer Corporation)
Hộp thư số 2112
SAIGON

Số học viên nhận có hạn và chỉ dành cho
các bạn ở ngoài Saigon, Chợ Lớn, Gia Định.
Đặc biệt bót 10 phần trăm cho quân nhân.

Riêng các lớp thường xuyên dạy trực tiếp
vẫn được tiếp tục tổ chức tại Trung Tâm Huấn
Luyện Việt nam Điện toán Công Ty, số 11/C,
Thi Sách, Sài Gòn. Nhận đơn từ bây giờ cho
khoá mới khai giảng vào đầu năm 1972.

CÚM NÓNG LẠNH CẨM SƠI DAU NHÚC

ANTIGRIPPAUX

XIN NHỚ NHẤN HIỆU

BÚA BỔ DẤU NGƯỜI

CÓ BẢN VIỆT NĂM

TIỀM LỄ KỶ

NỘI NGOẠI

HEPACHAUT

YÊU GAN

GÂY ÔM, MẤT NGỦ

MỤN Ở MẶT

NGÚA MÈ ĐAY

THIẾU MÁU

LAO LỰC

TÁO BÓN

DƯỠNG THAI

MỎI MỆT

nuốc cốt ARTICHAUT

nuốc cốt GAN BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12

SINH TỐ B1

SINH TỐ B2

SINH TỐ B6

SINH TỐ PP

SINH TỐ D2

VUI VẺ

TƯƠI TRẺ

ĐA DẠ

MÙN KHẮNG

Viên Bảo Chế HADZER

T
Quên dùng thuốc mới



Laboratoires UNIC
5 Bis, Ngõ thời Niêm Saigon

THUỐC ĐIỀU KINH
GYNOPAUSINE
VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI V.N.)
Triệu chứng:
- THẤY KINH CHẬM
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HỒI XUÂN VÀ DÂY THI
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.
BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

Một sản phẩm nội hóa thương thặng



- Quý bà thử dùng một ký bột giặt NET để so sánh với một ký bột giặt khác, kè cả bột giặt Mỹ.
- Quý bà sẽ thấy dùng bột giặt NET là sạch nhất, trắng nhất và lợi nhất.

Bột giặt NET giặt không hao
nhờ có nhiều hóa chất hảo hạng
trong một công thức khoa học

Việt Nam Tân Hóa Phầm Công Ty

VĂN PHÒNG : 38, Nguyễn Trãi SAIGON — Đ.T. : 38.247

TÂM SỰ BẢN ĐỜI

Việc làm thiết thực

Bây giờ qua rồi nạn kiêm trước song hành, dân chúng phải thất lusing buộc bụng không ngoài lý do chiến tranh, đến khoản 7 điều 10 rồi mùng 15 cử bầu cử mà dù luận dàn tiếu cho là trò hề độc diễn. Ngày Đại lễ đăng quang vẫn đến «khèn ai khéo vẽ trò vui thế, vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu» (NK). Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nối tiếp nhiệm kỳ 4 năm với lời tuyên thệ thống thiết như xưa. TT. Nguyễn Văn Thiệu, lại làm TT điều mà trước đây 3 tháng phu nhân Phó Nguyễn Cao Kỳ đã nói khi khoản 7 điều 10 ra đời, «hay dễ cho ông Thiệu làm Tổng Thống 4 năm rùa đừng tò chúc bầu cử làm gì, cho tổn công quỹ thêm khổ dân chúng». Thế mà các phe phái, tôn giáo, hội đoàn, các người mệnh danh là chính khách, trí thức làm rùm beng, phải chẳng đổi lập «cui» để liếm láp. Từ một Lê Minh Triết, một Nguyễn Văn Huyền, một Lý Qui Chung... nói thì nói vậy nhưng chẳng thấy ai từ chối để phản đối việc làm của TT Thiệu mà họ cho là phản dân chủ, vi hiến vi luật. Thời thì hãy dễ cho ông Thiệu làm việc có nghĩa là «Đạo Pháp phải tòng Quốc Pháp» tôi khuyên các vị lãnh đạo tinh thần tín đồ, giáo dân như thế. Nếu thấu triệt và thực tâm cưu vớt 17 triệu sinh linh đang rèn siết vì đời rách lầm than thì quý Ông hãy đòi hỏi chính quyền sửa đổi lại chính sách cai trị, chính quyền của 4 năm kế tiếp không thể là chính quyền của 4 năm đã qua ấy. Các Ông hãy khuyến khích dân chúng vạch mặt chỉ tên những bọn tham quan ô lạt, bọn gian thương núp sau lưng chính quyền đầu cơ tích trữ để bóc lột dân chúng, làm lung đoạn nền kinh tế quốc gia. Hãy yêu cầu

chính quyền có thái độ dứt khoát là đưa bọn chúng ra pháp trường cát hoặc bêu đầu thi chúng. Và thiết thực hơn nữa hãy tiến tới chính sách địa phương phân quyền nghĩa là Tỉnh, Thị Trưởng, Quận Trưởng phải do dân bầu lên.

PHAN VĂN TRAI

Cao ba phân

Tôi không hiểu tại sao có vài độc giả lại viết thư phàn nàn về việc BT viết phim trên báo ST? Cả lẽ họ còn mang nặng thành kiến lạc hậu về câu «xướng ca vũ loại». Theo tôi, nếu đem BT so với các DB của HNV len nhem, BT còn sạch và xứng đáng với sự hâm mộ của độc giả gấp mười lần. Đầu phải cứ hè xuất thân ở Đại Học hay có bằng cấp này nọ mới được quyền cầm viết bay bổn ý của mình?

Nhận xét cẩn thận, ta thấy nghệ sĩ ngày nay đều có số vốn học thực khá. Ví dụ như cô Kim Cương ngoài tài diễn kịch còn là soạn giả và nói tiếng Pháp như gió. Tôi ngạc nhiên tại sao trong số báo Đầu 108 có ông Từ Nguyên Ý lại mạt sát bằng những lời lẽ khinh bỉ BT đến thế? Tôi cũng là độc giả chưa hề quên biết gì BT, cũng không cảm tình chi, nhưng đọc lời ông TNY, tự nhiên tôi thấy bất mãn lâng lùng. Tôi tự hỏi «phép hàng đó lời lẽ của kẻ ghen tỵ?» Tại sao ST không đề mục đó cho ông TNY viết phim xem có hay hơn BT không? Chắc là phải hay hơn!

Tuy nhiên, một người có lòng ghen tỵ khinh bỉ người qua giọng văn như thế, tôi nghĩ kiến thức của ông chắc là cao cờ ba phân.

BẮNG - ĐÌNH

Tinh thần HTN

Từ ngày ST còn trong bào thai chúng tôi rất mong đợi ngày nó chào đời. Rồi dù chin thảng mười ngày, ST chào đời; chúng tôi thấy nơi buồn vì mặt mũi ST không mấy giống cha nó là HTN. Nhưng ưu tư ấy đã được các thân hữu độc giả «phe ta» nêu lên trong những ngày đầu. ST cũng xác nhận điều đó.

Thưa quý báo với một Hồ Sơ Vụ án HTN cũng không đủ làm cho chúng ta thỏa mãn. Vì theo tôi nghĩ, bây giờ chúng ta có khơi lại Vụ án đó cũng không làm cho

Thần Tượng HTN sống lại được mà chúng ta có thể coi là như một thuốc bồ khơi lại cái tình thần cao cả ấy, đúng với chủ trương của Nhóm HTN. Tôi nói như vậy có nghĩa là chúng ta nên mở thêm mục «Mỗi độc giả là một HTN» hoặc «Đất Của HTN» hay là «Tinh Thần Hà Thủ Nghê». Trong mục này độc giả của chúng ta đặc biệt là độc giả Quận Nhã có cơ hội tố cáo những hành vi tham nhũng bất công ở nơi nào mà minh biết được.

NGUYỄN KHÁNH HƯNG (PT)

Nhắn tin

— ĐỖ THỊ KHÁNH HOA
Quảng Trị: Sách viết về hội họa ở nước mình hiếm lắm. Có mấy quyển của tác giả Đoàn Thêm như Tìm Hiểu Hội Họa, Tìm Đẹp và thì hầu như hiện nay không còn được bày bán nữa. Tòa Soạn xin ghi nhận đề nghị của bạn và sẽ cố gắng thực hiện.

— SV LÊ THIỆN THUYẾT Huế:
Mừng em! Hãy cố gắng học hành. DQL.

— BẠN TR THANH HÙNG-H
Hội An: Muốn lập thi văn đoàn ban cự tự họp hai ba bàng hữu viết thơ làm văn rồi thảo luận với nhau, phê bình lẫn nhau, và sáng tác, chẳng có luật lệ, cũng không cần giấy phép. OK?

— CÚ TÀ TÀ, (Sài Gòn):
Hiện nay không có một con số chắc chắn nào về nạn thất học ở miền Nam.

Mà ngay cả các thăm quyền giáo dục cũng mù tịt nữa.

Tòa Soạn đã nhận được thư và bài của các bạn sau đây: Khánh Xuyên KBC 4540 — TRẦN NGỌC Kim KBC 4168 — Nguyễn Du Cà, KBC 6642 — Luân Vũ, Quang Tín — Mạc Hà, Sài Gòn — Hoàng Đình Châu, Cam Ranh — Chế Bồng Lai, Tuy Hoà — Cao Nhật Quyên, Ninh Hòa — Nguyễn Thụy Khanh, Bình Dương — Thu Oán, Bình Định — Lê Thị Tư.

Tòa Soạn xin chân thành cảm ơn quý bạn.

Bianca

Vô cung quý giá
Đánh răng trắng ngà
Nụ cười mặn mà
Hương thơm đậm đà



Công thức tân kỵ
Mịn nhuyễn, tinh vi
Khó kem náo bì