

Wason
DS 531
D 642+

ĐỒI

ky thuat

ken chong



ĐỜI

106

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NAM TRONG TUẦN

ĐẶC BIỆT : NGHỆ THUẬT SĂN CHỒNG

- CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG SĂN CHỒNG : songmã
- SĂN CHỒNG ĐẠI HỌC : phạmnга
- CÁC KẾ HOẠCH SĂN CHỒNG THEO SÁCH VỎ : vihươngchủ
- NGHỆ THUẬT SĂN CHỒNG ; hiệntổ
- HÔN NHÂN 30 NĂM NỮA : têđê

2

CHÁNH TRỊ

- 2 CÔ GÁI GIÀ NGA — HÒA RÁO RIẾT TRANH NHAU ANH CHỒNG MỸ : lýđạiquyên
- NGƯỜI KỊCH SĨ TRONG VỎ KỊCH ĐỜI : cạcsĩ
- WILLY BRANDT GIẢI NOBEL HÒA BÌNH NHIỀU Ý NGHĨA : vương hữubột
- NGỦ ĐÒ ĐÈM TRUNG THU TRÊN SÔNG HƯƠNG : tiêuba

3

VĂN NGHỆ

- BẾN MÙA NGÂU : cungtichbiển
- CÁNH HOA CHÙM GỬI : quỳnhdao
- LỜI HỨA : hoànghàithủy
- KẺ BÁN MÁU : nguyễnthụylong
- NHỮNG KHUỒN MẶT CỦA THOẠI KỊCH TIVI (BÀI 3) TÚY HỒNG VÀ RICH TÌNH CẨM CỦA BAN SỐNG : vươngan

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHỦ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTN • CƯỜI QUÊN ĐỜI ĐỘI • MỘT VÒNG THẾ GIỚI • SÁNG KIẾN MỚI – SẢN PHẨM MỚI • TÍNH SỐ ĐỜI

| | | |
|---|---|---|
| ĐỜI • NĂM THỨ BA | SỐ 106 • TUẦN LỄ TỪ 28-10-1971 ĐẾN 4-11-1971 | GIÁ 50đ |
| Tòa soạn 143-145 Công Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh | Chủ trương biên tập CHU TÙ[?] và nhóM Sóng | Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Công Quỳnh SAIGON |

đầu tranh cho đối

MỘT CHỦ ĐỀ LẠ !

Hai tuần trước chúng tôi đã nhận được những thư của độc giả than rằng Tuần Báo Đời mấy lúc sau này quá khô khan và đạo mạo. Hết chủ đề có tính cách luận lý : «Trung Thu của Trẻ», lại tới chủ đề có tính cách chính trị «Đảo Chánh — Đề Nghị Cộng Hòa Đì về Đâu»?

Chúng tôi hoàn toàn không cảm với lời than trách trên.

Sở dĩ gần đây Đời rất chú trọng tới các chủ đề chính trị vì tình hình chính trị rất sôi động trước và sau ngày 3-10.

Nhưng số báo trước, Đời 105 đã trình bày một chủ đề có tính cách tổng quát về một hiện tượng đặc thù: Chợ Lớn Quốc. Trong số báo đó, mọi vấn đề chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội đều được nêu lên.

Số Đời 106 này đã nêu lên một chủ đề xã hội: Văn đề các cô gái săn chông.

Chúng tôi biết rằng nhiều vị độc giả khó tính sẽ cau mày ngạc nhiên trước hai chữ «săn chông». Quý vị có thể lợi trách báo Đời dột biến từ tình trạng quá khô khan sang quá ướt át.

Nhưng xin quý vị bình tĩnh đọc tiếp các trang sau đây. Dù để tại thuộc phạm vi nào chăng nữa, tuần báo Đời vẫn luôn luôn giữ đúng tiêu chuẩn cổ hữu của mình. Tiêu chuẩn đó có thể tóm tắt vào một câu: Làm sao cho độc giả hân diện khi cầm tờ báo Đời trong tay.

Những bài phóng sự trong số này của các ký giả Sông Mã (về hiện tượng săn đuổi), Hiện Tố (nhìn dưới mắt một phụ nữ), Phạm Nga (sinh viên nhìn giới sinh viên), Vi Hương Chủ (hài đàm quanh sách sở)... đã chứng tỏ một hiện trạng xã hội hiện diện trước mắt chúng ta. Mỗi người có thể nhìn thực trạng đó một cách khác nhau nhưng không ai có thể chối bỏ hiện trạng do chiến tranh gây ra.

Chiến tranh không những tiêu diệt 1 số chàng trai mà còn khiến cho đa số các chàng trai khác xa gia đình, không dám hay không thiết lập gia đình.

Trong số vô vàn các vấn đề xã hội của thời hậu chiến, vấn đề «trai thiếu gái thừa» cũng là một.

Với lối trình bày đặc biệt của Đời, có phần nhẹ nhàng và hài hước dề bớt tính cách bi đát và chua chát của vấn đề; chúng tôi vẫn hy vọng nêu lên cùng bạn đọc một số hình ảnh đê chúng tại biết rõ bộ mặt thật của xã hội ta đang sống.

ĐỜI

Đón đọc ĐỜI 107 : SAIGON : TRUNG TÂM GIÁN ĐIỆP

Vụ gián điệp Tết Mậu Thân — Gián điệp Mỹ — Tây — Tàu — Việt họ nhau giữa Sài Gòn. Khi nào bạn biết bạn đang vô tình cộng tác với CIA ? v.v...

Công danh tìm trí thức hay trí thức tìm công danh?

Báo chí đang đoán mò về thành phần tân nội các. Riêng Đầu Gối có thể xác với các bạn rằng trong thành phần tân nội các phải có Ông Lê Tài Triền, chắc chắn nắm cái ghế Tổng Trưởng Bộ Ngoại Giao. Ông Lê tài Triền là đại diện của liên danh duy nhất ứng cử T.T. liên danh Dân chủ Thiệu-Hương. Sở dĩ ông Lê tài Triền nhận làm đại diện cho liên danh Thiệu-Hương là vì ông nhằm từ lâu cái ghế Tổng Trưởng Ngoại giao, ông tin chắc là nếu ông Thiệu đặc cùn nhất định ông Triền phải được đến công hân mã bằng cái ghế Ngoại Giao.

Ông Triền là một luật gia uyên bác, một trí thức không phải hạng chồn lùi. Đầu Gối nhớ có lần Ông đã viết một bài nghị luận rất sáng giá, trong đó có một câu cao ngất tiết tháo rắng: «Công danh phải đi tìm người trí thức, chứ trí thức không chịu đi tìm công danh»! Sí khỉ lầm, xứng đáng là người trí thức tuyết sạch giá trong lâm. Nhưng lần này, có nhẽ Ông Triền đợi hơi lâu, đầu gần bạc, gối đã mỏi, mà công danh nó không chịu tìm Ông, Ông đành phải lẩn mờ đi tìm nó vậy, bằng cách nhận làm đại diện cho liên danh Thiệu-Hương. Kể ra làm đại diện của liên danh duy nhất, cũng đỡ vất vả, mà lại ăn chắc, Ông Triền quả là trung số vừa độc đáo vừa cá cọp. Các nhà trí thức chồn lùi còn đợi gì không theo gương xông xáo, dấn thân của Ông Triền nhà trí thức đi lùng công danh.

Đầu Gối chỉ sợ trong danh sách tân nội các, không có Ông Tân Tổng Trưởng Ngoại Giao Lê tài Triền thì nhất định Đầu Gối phải xuống gối, xin lỗi Ông Triền. Nếu có, thi dĩ nhiên Ông Triền phải coi Đầu Gối vào hàng trí kỷ và than rằng: «Cha mẹ ta đẻ ta nhưng hiều ta chỉ có một mình Đầu Gối.»

Khuyến cáo
Bộ Thông Tin vừa chính thức khuyến cáo các báo, muôn cho báo đài bị tịch thâu thi không nên đăng tải những tuyên ngôn, thông cáo có tính cách sách động của những đoàn thể bất hợp pháp.



KHA TRẤN ÁC

Ở miền Nam có thể «gia nô» bằng Xuân Diệu, Huy Cận v.v..

Do đó, miền Nam hãy coi chừng Mỹ nhận Bắc Việt làm gia nô thì nhiều anh ở Miền Nam này sẽ trở mất éch.

Tiểu lâm

Viết mà cứ phải luôn luôn tự hỏi: «liệu câu này có thể làm báo bị tịch thâu không» quả là hết hứng thú. Àu là kể chuyện tiểu lâm để bạn đọc nghe chơi cho đỡ buồn.

Đầu Gối vừa nhận được cuốn «Nhà văn lâm chuyen» của nhà văn lão thành Vũ Bằng gửi tặng. Sách rất lý thú, đủ các chuyện vui buồn các giai thoại trong làng văn. Dưới đây là hai chuyện tiểu lâm của Vũ Bằng.

Truyện thứ nhất: «Cái mũ cánh chuồn».

Ngày xưa, thời vua chúa các nhà trí thức «đi tìm công danh» được thăng đến hót hoóng. Thế thi ở đời cái gì sướng nhất?

Anh nghiệp đứng ở ngoài, nghĩ một lát rồi trả lời:

— Nè. Tao trả lời đây nghe. Cái sướng nhất trên đời là ngủ với đàn bà có bầu.

Anh nghiệp ở trong «sì» một cái:

— Ngủ với đàn bà chưa thì sướng cái nỗi gì? Vường thấy mẹ. Anh ở ngoài giải thích:

— Thế là mày ngu. Ngủ với đàn bà có bầu sướng nhất trên đời vì hai lõi: thằng ở ngoài đ... mẹ thằng ở trong, thằng ở trong bú C.. thằng ở ngoài.

Chỉ có đàn nghiệp mới tìm được câu trả đũa, hợp tình, hợp cảnh như vậy.

Đòn là l...

Đè thi méo

Đ... thi tròn

Không đ... thi thôi.

Đ... vào là có con.

Truyện thứ hai: «Cái gi sướng nhất đời». Một anh nghiệp, có một anh bạn láng giềng cũng nghiệp. Anh láng giềng lại nghèo, có tật hút boóng, mỗi sáng anh nghiệp vừa ngả bàn đèn, là ông láng giềng mò sang hút boóng. Anh nghiệp chán ông bạn láng giềng quá, nhất định trốn người bạn hiền. Anh khóa chặt cửa lại không cho anh láng giềng vô. Anh ở ngoài không chịu về, anh ở trong không chịu mở. Anh ở ngoài năn nỉ. Anh ở trong bèn nói:

— Tao cho mày hút go một lần chót, nhưng mày phải trả lời được câu hỏi này: Cái khò nhất trên đời là đă nghèo, đă nghiệp mà lại có thăng đến hót hoóng. Thế thi ở đời cái gì sướng nhất?

Anh nghiệp đứng ở ngoài, nghĩ một lát rồi trả lời:

— Nè. Tao trả lời đây nghe. Cái sướng nhất trên đời là ngủ với đàn bà có bầu.

Anh nghiệp ở trong «sì» một cái:

— Ngủ với đàn bà chưa thì sướng cái nỗi gì? Vường thấy mẹ. Anh ở ngoài giải thích:

— Thế là mày ngu. Ngủ với đàn bà có bầu sướng nhất trên đời vì hai lõi: thằng ở ngoài đ... mẹ thằng ở trong, thằng ở trong bú C.. thằng ở ngoài.

Chỉ có đàn nghiệp mới tìm được câu trả đũa, hợp tình, hợp cảnh như vậy.



Anh Điển

TÍNH SỐ ĐỜI

LTS : Vì Uyên Thao bận công tác, nên mục TÍNH SỐ ĐỜI bị ngắt một thời gian. Kè từ số này ban Anh Điển phụ trách Tính Số Đời để độc giả có thể nhìn thấy những biến cố chính có ảnh hưởng tới đời sống mới chúng ta trong tuần lễ trước. Chúng tôi sẽ già tăng phần hình ảnh cho mục này kè từ tuần tới, và khi Đời in offset thì hình ảnh sẽ nói thay lời nhiều hơn nữa.

BẦU CỬ : « Quá điểu mong ước »

Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 10 với Liên Danh Dân Chủ duy nhất, cuộc bầu cử đã từng gây nhiều sóng gió với những tuyên cáo, tuyên ngôn, biểu tình, lựu đạn cay, dùi cui, phi tần, kiện cáo đã chính thức bước vào dĩ vãng khi Tối Cao Pháp Viện sau 4 ngày nhóm họp với 8 vị chống 1 tuyên bố hợp thức hóa cuộc bầu cử và long trọng công bố kết quả với phần thắng về cho liên danh Dân Chủ lúc 12 giờ 40 thứ sáu tuần rồi.

Hôm đó, trong phòng xử án của TCPV, dưới 6 cây quạt máy được bat hàng dọc, hàng chục ký giả caméraman, PV nhiếp ảnh đã vây chung quanh 9 vị thẩm phán ngồi sau bức xử án hình cánh cung để nghe thẩm phán tối cao Trần Văn Linh, chủ tịch TCPV tuyên đọc phán quyết.

Với giọng nhỏ, không mảy vi âm, vị Chủ tịch TCPV đã truyền bách đơn của ông Bùi Nhungle về hình thức vì nguyên đơn đã không nhận danh cử tri hay ứng viên mà chỉ nhận danh một công dân. Phán quyết này đã được 6 trong 9 vị chấp thuận. Kế tiếp, thẩm phán Trần Văn Linh, Công bộ phán quyết về vụ khiếu nại do 4 công dân Ng. Ngọc Lợi, Trịnh Quốc Khanh, Hà Thế Ruyết và Dương Văn Long đứng đơn. Đơn khiếu nại của 4 công dân này được chấp nhận về hình thức vì nộp đúng thời hạn nhưng bị bác về nội dung vì đơn khiếu nại chỉ căn cứ vào bản chất của cuộc bầu cử chứ không căn cứ vào những vi phạm luật lệ của cuộc bầu cử. Phán quyết này được 8 trong 9 vị chấp thuận.

Sau phần bắc đọc kiện và khiếu nại thẩm phán Trần Văn Linh công bố tính cách hợp thức của cuộc bầu cử, và đã long trọng tuyên bố sự đắc cử của Liên Danh Dân Chủ với ông Ng. Văn Thiệu làm Tổng Thống và ông Trần Văn Hương làm Phó TT.

hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp và trung thực. Còn nghị sĩ Trần Văn Quá thì cho rằng trước đây TNV đã phủ nhận cuộc bầu cử 3-10 thì bây giờ không còn lý do để mở cuộc điều tra. Hơn nữa TCPV chưa phán quyết về cuộc bầu cử nên việc làm của TNV sẽ vi hiến vi luật.

Buổi chiều cuộc biểu quyết đã diễn ra 2 lần. Lần thứ nhất các nghị sĩ giơ tay, chỉ được 17 phiếu. Do sự yêu cầu minh danh đầu phiếu của nghị sĩ thuyết trình viên, lần biểu quyết thứ nhì chỉ có 18 trong số 37 vị đứng lên, vẫn không đạt được đa số quát bán. Đề án thành lập ủy ban do đó bị bác bỏ.

Cuộc biểu quyết một lần nữa cho thấy phe đối lập tại TNV vẫn chỉ là một khối lỏng lẻo. Từ con số 23 vị khi ký tên đề nghị thành lập ủy ban điều tra, rút xuống chỉ còn 18 vị biểu quyết chấp thuận. Năm vị rút lui hoặc từ đầu, hoặc vào đúng giờ biểu quyết (Gồm các NS Mai Đức Thiệp, Vũ Minh Trần Nguyễn Ngọc Kỳ, Nguyễn Đức Quý và Trương Tiến Đại) có phải vì bị áp lực như lời của nghị sĩ Trần Văn Quang Thuận hay vì coi việc thành lập ủy ban điều tra là một điều vô ích, vô ích như những lần điều tra trước đây của TNV ?

Danh sách 18 NS b.cú quyết thuận lập UBĐTBC 3-10

NS Vũ Văn Mẫu, Phạm Đình Ái, Lê Văn Bửu, Nguyễn Văn Thành, Trần Duy Đôn, Hồng Sơn Đông, Đỗ Quang Giai, Tôn Ái Liêng, Tôn Thất Niệm, Nguyễn Văn Tài, Phạm Văn Tâm, Trần Quang Thuận, Vũ Văn Truyền, Nguyễn Văn Chức, Hoàng Thế Phiệt, Sơn Thời Nguyễn và Nguyễn Hữu Lương

CHÁNH KHÁCH : Cử động hơi lạ

Trung tướng hối hả QLVNCH, người hùng của cuộc cách mạng 1963, cựu nghị sĩ, chủ tịch Mặt trận Cứu Nguỵ Dân Tộc, dân biểu HNV 71-75, đó là một vài danh từ dùng để chỉ ông Trần Văn Đôn, một trong những người của thời sau ngày chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa bị xóa bỏ.

Năm vừa qua, sau khi mãn nhiệm kỳ nghị sĩ toàn và không ra ứng cử lại, ông Trần Văn Đôn đã im tiếng một thời gian. Trong cuộc chạy đua vào HNV vừa rồi, người ta thấy ông tái xuất hiên trang cử ở Quảng Ngãi không phải với tư cách người của một đoàn thể chính trị do ông làm chủ tịch nhưng với sự ủng hộ của Giáo Hội Phật Giáo Án Quang. Tuy nhiên sự liên kết giúp dân biểu Trần Văn Đôn và Án Quang đã tan vỡ ngay tuần qua khi Thượng Tọa Thích Tri Quang bắt thần đưa ra lời minh xác nhằm phủ nhận mọi liên hệ giữa Giáo Hội Phật Giáo và Tường Đôn.

Theo bản minh xác thi TT Tri Quang giúp đỡ tướng Đôn chỉ vì «nhiệm tình một người đã chỉ huy Cảnh Mạng 1-11» Tuy nhiên sau khi xét thấy một vài cử động hơi lạ của Tường Đôn hồi gần đây TT Tri Quang buộc lòng phải cắt đứt mọi liên hệ và không chấp nhận mọi hoạt động của tướng Đôn, vì theo Thượng Tọa, những hoạt động đó chỉ «nhằm vào quyền lực không đóng góp tác dụng mà có thể còn trái với nghĩa vụ vận động hòa bình của Phật Giáo».

Những cử động hơi lạ mà TT Tri Quang ám chỉ ở đây có thể trùng hợp với việc dân biểu Trần Văn Đôn bỏ họp ở Hạ Viện để đi Hoa Kỳ từ nhiều ngày nay, không biết với sứ mạng gì. Theo dõi các hoạt động của phe Án Quang, mọi người còn biết ha ngày trước khi bản minh xác của Thượng Tọa Tri Quang được đưa ra đã có một cuộc họp mặt tại chùa ÁQ giữa các vị Thượng Tọa lãnh đạo PG-AQ với gần 30 vị dân biểu thân ÁQ. Trong buổi họp này TT Huyền Quang, Tổng Thư Ký VHĐ ÁQ đã lên tiếng đả kích những dân biểu được Giáo Hội chính thức ủng hộ nhưng lại vắng mặt buổi họp để di lo những việc khác.

Được biết trong tháng trước một câu tuyên bố của tướng Đôn được báo chí đăng tải cũng đã làm cho hàng ngũ Án Quang bất ngờ. Ông Đôn nói : «Ông Thiệu có thể đắc cử từ 60 đến 70 phần trăm và nếu bất cứ ai doi hỏi ông Thiệu từ chức hay hoãn bầu cử là mắc mưu Cộng Sản.»

BÁO CHÍ : Một quy chế mới ?

Làm báo tại VN thật thiên nan vạn nan. Mặc dù hiện nay với quy chế báo chí không còn bị BTT đóng cửa nữa nhưng luật vẫn dành cho Chánh quyền quyền tịch thâu báo nếu nhà cầm quyền xét thấy một bài báo hay tin tức nào được đăng tải «có thể» gây phương hại đến trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Hành sử thâu quyền này chánh quyền đã nhiều lần tịch thâu báo chí, gây nhiều bất mãn trong mọi giới. Kỷ lục tịch thâu tuần qua là 14 tờ báo một ngày. Như để tỏ lòng ưu ái sẵn sàng súc khỏe làng báo, mới đây Nhà Báo Chí Bộ Thông Tin đã đưa ra ba đề nghị liên quan đến việc phổ biến tin tức trên báo hàng ngày. Theo Bộ Thông Tin, ba đề nghị đó nhằm giúp cho báo chí khỏi bị các biện pháp chế tài như tịch thâu hay truy tố ra tòa.

— Trước hết các nhật báo không nên đăng tải các loại truyền đơn, tuyên cáo của các tổ chức bất hợp pháp, những tuyên ngôn tuyên cáo của những phe phái quá khích có nội dung «có thể» gây hoang mang lo sợ trong dư luận quần chúng, gây xáo trộn trật tự công cộng và an ninh quốc gia.

— Tránh đặt tit với tính cách sách động liên quan đến các lời tuyên bố vô trách nhiệm, các hành động phá rối trị an.

— Tránh việc thời phỏng tin tức, bi thảm hóa sự kiện xảy ra và loan tải những tin tức không có thật.

Báo chí nghĩ sao trước đề nghị của Bộ Thông Tin ? Cho tới nay phản ứng của báo giới VN vẫn còn thưa thớt. Theo ký giả Sirc Mays, Bộ Thông Tin khi ra thông cáo nói trên đã đặt ra một «quy chế mới» cho làng báo, ngoài quy chế báo chí đã được luật 019/69 ban hành ngày 30-12-1969. Ngoài ra theo nhận định của một cơ quan thông tin ngoại quốc là đài BBC thì các đề nghị đó «có thể» dùng để biện minh cho việc tịch thâu bắt cử một tờ báo nào không làm vừa lòng chánh phủ... Các đề nghị này đánh dấu nước cờ đầu tiên để hit miệng báo chí kể từ sau ngày bầu cử».

Từ khi thành lập quốc gia Đức (1870) dân tộc này đã gây nên 2 cuộc Đại Chiến thế giới chưa kể vài cuộc chiến tranh Âu Châu. Nói đến người Đức là nói đến tinh thần hiếu chiến, tinh thần tôn thờ lý trí, tôn thờ sức mạnh của ý chí và kỷ luật nhà binh.

Vậy mà ông Willy Brandt, đương kim thủ tướng Tây Đức, mới được tặng giải thưởng Nobel về hòa bình.

Nghen ngào và quì xuống

Sáng thứ tư 20-10-1971, thủ tướng Willy Brandt đã ngilen ngào nón trước quốc hội Cộng Hòa Liên Bang Đức (CHLB Đức): «Tôi nhận giải thưởng Nobel về Hòa Bình năm nay với một lòng tri ân sâu xa». Ông nói tiếp ý nguyện của ông là tiếp tục công tác với bất cứ người nào đang cố gắng giải thoát thế giới khỏi một cuộc chiến tranh và tổ chức một Âu Châu hòa bình».

Bà Aase Lionaës, chủ tịch ủy ban phát giải Nobel về Hòa Bình đã công bố việc ông Willy Brandt được tặng giải Nobel về hòa bình hôm thứ tư, với lý do là vị thủ tướng thứ tư của CHLB Đức đã tạo được những điều kiện tiên khởi cho một nền hòa bình ở Âu Châu.

Ông Brandt là người Đức thứ 5 đã được tặng giải Nobel về Hòa bình. Trước ông có Gustav Stresemann (1926), Ludwig Quidde (1927) Carl Von Ossietzky (1935) và Albert Schweitzer (1952)-riêng BS Schweitzer gốc Đức nhưng quốc tịch Pháp.

Hai công trình đáng kề nhất của Willy Brandt trong mấy năm qua là ký hiệp ước bắt tay với Ba Lan và Nga Sô. Theo Ủy ban tặng giải, hai hiệp ước đó đặt nền móng cho tương lai hòa bình ở Âu Châu.

Cuối năm 1970, tuần báo TIME bên Mỹ đã bầu Willy Brandt làm «Nhân Vật Trong Năm 1970» (Man of The Year), Tờ Time đã mô tả Brandt qua hình ảnh sau đây: «Với bộ mặt nghiêm nghị thủ tướng Brandt đi bộ tới bức tường giàn đị trong trại giam người Do Thái ở Warsaw. Nơi đây, 500 ngàn người Do Thái đã bị quân Đức tàn sát dã man thời đệ nhị thế chiến, ông Brandt đứng cùi đầu bên bức tường kỷ niệm, chung quanh ông hoàn toàn yên lặng, trừ tiếng ngọn lửa tưởng niệm cháy bập bùng. Bỗng

WILLY BRANDT

GIẢI NOBEL HÒA BÌNH NHIỀU Ý NGHĨA

VƯƠNG HỮU BỘT

dung, như để tạ lỗi cho người Đức đối với các lân bang và nhân loại ông Brandt quì chân xuống. Ông nói: «Không một dân tộc nào trốn thoát được lịch sử của chính họ».

Đưa con hoang bắt hạnh

Xuất thân từ giới bần hàn, Willy Brandt mang tên khai sinh là Herbert Karl Frahm, sinh năm 1914 là con hoang của một cô bán hàng ở hải cảng. Người cha đã bỏ đi khi Karl chưa ra đời. Hai mẹ con sống nhờ ở nhà một người tài xế. Cậu bé Karl học giỏi, đoạt được học bổng và lớn lên bắt đầu dần thân vào chính trị. Con nhà nghèo, Herbert Karl gia nhập đảng xã hội vì người em Julim Leber, một dân biểu Xã hội. Leber khuyến khích Karl viết báo, và từ đó, cậu lấy hiệu là Willy Brandt. Khi Hitler cầm quyền, năm 1933 Leber bị bắt và đánh đập. Chính Willy Brandt đã tổ chức biền tinh phản đối. Thế rồi bị mật vụ Gestapo truy lùng Brandt lén thuyền trốn sang Na Uy. Năm đó chàng 19 tuổi.

Khi Đức xâm lăng Na Uy (1940) Willy Brandt phải lần tránh giả dạng quân nhân Na Uy để bị bắt làm tù binh, rồi trốn sang Thụy Điển. Ở đó ông đã kết hôn với bà Karlota, một phụ nữ Na Uy. Trong khi đó thì Julim Leber bị Hitler xử tử hình.

Khi Đức bại trận, Brandt trở về Bá Linh với quốc tịch Na Uy. Nhưng tới năm 1947 ông lại phục hồi quốc tịch Đức, với ý nguyện Brandt đi bộ tới bức tường giàn đị trong trại giam người Do Thái ở Warsaw. Nơi đây, 500 ngàn người

Do Thái đã bị quân Đức tàn sát dã man thời đệ nhị thế chiến, ông Brandt đứng cùi đầu bên bức tường kỷ niệm, chung quanh ông hoàn toàn yên lặng, trừ tiếng ngọn lửa tưởng niệm cháy bập bùng. Bỗng

một cuộc đổ máu vô ích. Dân Bá Linh bỗng thấy một vị anh hùng, và năm sau họ bầu ông làm Thủ Tướng Bá Linh.

Vai trò thị trưởng Bá Linh của Brandt thật chói sáng. Không những là một quản trị gia tài ba, ông còn là một chiến sĩ, một lãnh tụ hùng dũng.

Ost Politik

Năm 1966, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Đức, sau 20 năm độc quyền cai trị xứ này, phải liên hiệp với đảng Xã hội, Brandt trở nên thủ tướng kiêm ngoại trưởng Đức, và chính sách Đông Phương (Ost politik) của ông bắt đầu lô dạng! chính sách Ost politik nhằm mở rộng giao thiệp với các xứ Cộng Sản Đông Âu, kể cả Đông Đức. Nhưng phe Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (DCTCG) không thuận vì chính sách này có nghĩa là Tây Đức chịu công nhận Đông Đức, bỏ mộng thống nhất quốc gia cũng như chấp nhận mất vĩnh viễn các phần đất của Đức bị Ba Lan sát nhập sau thế chiến thứ II.

Nhưng nước Đức đã thay đổi. Giới trẻ càng ngày càng đông, và dân chúng no đủ hơn cũng có tinh thần khác.

Năm 1969, Đảng DCTCG mất bớt ghế ở quốc hội trong khi đảng Xã hội tăng thêm, Liên minh 2 đảng Xã hội và Dân Chủ Tự Do đã đưa Willy Brandt lên ghế thủ tướng.

Đó là vị thủ tướng thứ nhì thuộc đảng Xã hội được cầm quyền ở Đức, kể từ lần thất bại của đảng này khi nắm quyền năm 1919.

Mở rộng cửa

Trong 13 tháng cầm quyền đầu tiên, Brandt đã họp 4 lần các cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với các nhà tu Công sản Đông Âu.

Tháng 8-1970 ông bay sang Moscow ký hiệp ước với Nga

Moscow ông nói vọng về với dân Đức trên vô tuyến truyền hình, báo tin: chúng ta chấm dứt thế chiến thứ 2 bằng sự công nhận các biên giới hiện hữu!

Tháng 12 ký hiệp ước với Ba Lan mở bang giao bình thường. Tiếp sau đó, liên lạc ngoại giao với Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi và Lô Ma Ni.

Nhưng biến cố quan trọng nhất là thủ tướng Willy Brandt đã sang Đông Đức, gặp thủ tướng Đông Đức Willi Stoph, Dàn chúng Đông Đức

vây quanh biệt thự hoan hô Brandt mà ông phải lờ đi, tránh mặt vì sợ làm đỗ vỡ cuộc thương thuyết.

Chính sách ngoại giao của Brandt dựa trên một niềm tin tưởng rằng Phia CS (Nga và Đông Âu) đang thoái trào, sẽ bị Tây Phương vượt qua về kỹ thuật và kinh tế. Vì vậy, một sự liên lạc mật thiết hơn sẽ là thắng lợi chính trị của Tây phương.

Từ 25 năm nay quân Nga đã hộ các xứ Đông Âu vì chiêu bài: «Đề phòng ý định phục thù của Đức», Năm 1956 quân Nga tàn sát Hung Gia Lợi, năm 1968 chiến xa Nga đè bẹp Tiệp Khắc đều nại lý do đó. Các nước Đông Âu khẩn khan hiếm thực phẩm vì ngân sách vũ trang quá cao, cũng đồ tại Đức.

Chính sách mới của Willy Brandt sẽ làm mất chiêu bài trên.

Nga chiêu chuộng

Khi thủ tướng Brandt bay sang Nga ký hiệp ước với Kossygin, du luận Âu Châu vô cùng xúc động. Báo Pháp Le Monde viết: «lịch sử Âu Châu đến khúc rẽ», Ký giả J. Servan Schreiber viết trên Express gọi thỏa ước trên là «thông hành sang Đông phương» đề Tây phương có thể xâm nhập bức màn sắt.

Trong thời gian Brandt ở Moscon, ông đã gặp Kossygin 2 giờ và Brejnev 4 giờ, khi ông kêu hơi đau cổ, chính phủ Nga cử ngay 3 nữ bác sĩ tới chờ ông ở nhà, khám bệnh, cho toa thuốc, và một công thức nước uống: sữa uống pha sô da. Khi Brandt yêu cầu Nga thay đổi qui chế Bá Linh, Kossygin nại cơ còn phải có Anh, Mỹ, Pháp quyết định chung, Brandt đã trích lời dẫn của Georges Orwell trong sách Trại Thủ Vật Nỗi Loạn «tất cả các thú vật đều bình đẳng, nhưng

có con này lại bình đẳng hơn con khác» và Kossygin phải nhận: «Đúng» khi cuộc thăm viếng chính thức kết thúc, Nga nài ni Brandt ở lại để thăm thú xứ Nga, ông từ chối. Vì ở lại thêm là trùng với ngày 13-8, kỷ niệm ngày quân Nga xây bức tường & nhẹ ngăn cản dân Đông Bá Linh tìm tự do.— Năm 1961, bức tường đó cố giữ dân Đông Đức sống dưới chế độ Cộng Sản, với 20 sư đoàn quân Nga thường trực chiếm đóng.

Vạch đường cho tương lai

Khi tặng Willy Brandt danh hiệu «Man of The Year 1970» báo Time đã ghi nhận rằng: «trong khi hầu hết các nhà lãnh đạo trong năm 1970 đều chỉ phản ứng với tình thế hơn là tạo ra tình thế, chỉ có thủ tướng Brandt xuất hiện như người sáng tạo. Ông ta đã chiếu rọi một viễn kiến đầy hy vọng và hấp dẫn cho Âu Châu. Với tiềm lực kinh tế và vị trí

chiến lược của Đức là tiềm tàng, ông đã gắng kết hợp và mở rộng khối Tây Âu (chủ thích: mở cửa thị trường chung cho Anh), vẫn luôn kết với Mỹ nhưng dù tự tin và tự chủ để liên lạc mật thiết với khối Cộng... ông đã mở lại giấc mơ thống nhất Âu Châu từ thời Chlemagne và Napoleon,

Thị trường chung Âu Châu năm nay đã mở cửa cho Anh rời Đan Mạch, Na Uy, Ái Nhĩ Lan, sẽ là một khối có 250 triệu dân, tổng sản lượng (GNP) là 650 tỷ (so với Mỹ 932 tỷ và Nga 600 tỷ) sẽ là khối sản xuất thép nhiều nhất!

Việc Tây Đức mở rộng giao thiệp với Đông Âu qua Ost politik không làm cho khối Tây Âu lỏng lẻo mà ngược lại.

Từ năm 1957 một cố vấn của Willy Brandt là ký giả Egon Bahr, đã vạch chính sách ngoại giao cho ông «Wandel durch Annaherung» (biến chuyển bằng sự sáp lại gần). Năm 1968 Brandt đã xuất bản cuốn Một chính sách Hòa Bình cho Âu Châu. Trong sách này, ông viết: «Càng ngày ta càng nhận thấy rằng các nước Âu Châu không thể bị chia rẽ mãi vì cuộc xung đột giữa Đông và Tây».

Gia đình ông thủ tướng hiện nay sống ở ngôi nhà dành cho ông từ năm 1966, không vô dinh thủ tướng.

Bà Rut Brandt có thể di chuyển ngay gần nhà mà không ai để ý. Hai con trai lớn của ông, Peter 22 tuổi và Lars 19 tuổi đã bị bắt ít nhất 2 lần vì đi biếu tinh, với các Sỹ khuynh tả. Hai con út trai 16-9 tuổi đi học trường song ngữ mọi đứa trẻ khác.

Ngầm nghĩ VN

Một giải thưởng hòa bình cho Willy Brandt thật đáng suy nghĩ.

Ông là người lớn lên từ giới bần hàn, tranh đấu cho chủ nghĩa xã hội nhưng không chấp nhận đặc tài dù của Đức Quốc Xã hay của Cộng Sản.

Đất nước ông cũng chia đôi như nước Việt Nam ta, và miền Đông bị 20 sư đoàn quân Nga chiếm đóng.

Nhờ tinh thần kỷ luật và chịu khó làm việc của dân cũng như nhờ kỹ thuật tân tiến và một chính phủ hữu hiệu, nước Đức đã vươn lên trong 25 năm từ một nước bại trận đến cường quốc kinh tế. Với thế giá của đất nước đó, Willy Brandt mới làm nổi đình đám bằng chính sách mở cửa của ông được. Nếu dân Đức vô kỷ luật lười biếng, nếu người tri thức Đức hèn nhát, đi làm tay sai cho cả Anh, Pháp lẫn Mỹ, nếu các chính trị gia Đức chỉ lo kiếm tiền cho đầy rìu chuồn ra ngoại quốc, thì một mình Willy Brandt làm sao tạo được thành tích mở đường hòa bình cho Âu Châu?

Ngầm nghĩ lại nước VN chúng ta. Cảng có tiếng là một dân tộc thông minh, hiếu học, kiên nhẫn v.v... Nhưng từ hơn 100 năm nay, khi quân Pháp bắt đầu đánh và Đà Nẵng và Gia Định để tìm đường sang buôn bán với Tàu (1858) tới ngày nay, sao đất nước vẫn chưa khai lèn được? Nếu không trách ở tổ tiên ta đã để ra lũ con cháu hèn yếu và mê muội thì phải trách chính chúng ta đã để cho đất nước lun bại.

Đất nước VN có bao nhiêu người yêu hòa bình hy sinh cả cuộc đời, cả mạng sống cho hòa bình. Nhưng đâu có ai mang về một giải Nobel hòa bình được khi mà quyền quyết định hòa bình không ở trong tay dân ta?

Willy Brandt được tặng giải.

Nhưng dân tộc Đức được vinh dự!

VI HƯƠNG CHỦ



Các kế hoạch săn chồng theo sách vở

Tứ kế hoạch Nguyễn Du, Hồ xuân Hương tới kế hoạch Kim Cương, Thành Nga.

Chị Lan, Cúc và Nguyệt! Em rất thương các chị, như là hôm chúa nhật lên chơi nhà Nguyệt gặp cả Lan và Cúc, Cúc! đã nấm chặt tay T. nói những lời nói chán thành từ đáy con tim! — «Đối với các chị lấy chồng bây giờ là 1 vấn đề cấp thiết, Bác gái đã mất rồi, Bác trai đã ngoài 70 tuổi. Trong gia đình chỉ còn chị chưa yên bề gia thất khiến Bác trai không chết nổi!... Còn riêng Lan mợ màng lảng lơ hồn đã

kè một câu truyện thần thoại Ấn Độ cho em nghe nói lên sự khao khát chồng con của đàn bà như một chiến sĩ cách mạng thích tự do: — «Thuở trời đất còn mù mờ, Thượng Đế chế tạo ra đàn ông trước rồi đàn ông mới lấy vẻ đẹp của hoa, tiếng hát của chim, mèo mai của gió, ngọt ngào của nước, màu sắc và đường cong quyến rũ của cầu vồng để tạo thành con gái đàn bà rồi cưới làm vợ. Thành công đàn ông mừng lắm! đi đâu cũng dắt đi theo, ăn chung mâm, ngủ chung giường... đàn ông làm làm ict kỹ mang con bồ chợ nên bày giờ để khoe cho bao nhiêu người». Chỗ thản tình khiến tôi suy nghĩ Lan, Cúc, Nguyệt thùy mị, đoạn trang, học thức, làm lương tháng dư sức nuôi ba ông chồng thất nghiệp vậy mà nay theo thứ tự 33, 34, 37 tuổi rồi mà vẫn chưa chồng. Cà chớn như em thi làm sao làm ông mai bà mối được, sao các chị không tin nhiệm chí Phượng, chị ấy thành tích có đư, một mình chị ấy đã tác hợp cho cả chục đám thành công bây giờ con cháu lúc nhúc rồi đó. Nói vậy thì nói chung các chị và Nguyệt chưa chồng thì làm sao em yên tâm được, vẫn biết các chị ra đi là một thiệt thòi cho em, chị có chồng có con em làm sao nhõng nhẽo với chị được, tung tiền đi cát làm sao bắt đia của chị được. Bạn bè của em thi cả hàng trăm đứa, Đại Úy, Trung Tá, Văn Nhân Ký giả thiếu gìn hưng toàn lù «chết đám chết chém» ma quý nó không sợ, nhưng nói đến chuyện lấy vợ là nó run lèn cầm cập như đứa phải giò. Thời em đành hiến gúi chí mấy kế hoạch săn chồng sau đây được nghiên cứu thực sâu rộng—Đông Tây Kim Cổ, bất cứ lúc nào, ở phương trời nào mang ra thi hành đều thành công 100% cả.

Thúy Vân Thúy Kiều

Kế hoạch này đã được chiến sĩ cách mạng Nguyễn Du hoạch định ra hơn 300 năm nay, sau bao phen thất bại, khiến phải trốn tránh ở chốn sơn cung cốc mới thoát khỏi mảng lưới ma tà linh kin của nhà Tây Sơn và Nhà Nguyễn Sức người có hạn, Nguyễn Du đành chào thua không làm sao diệt nhà Nguyễn phục hồi nhà Lê được; Trong những năm sau cùng của cuộc đời, ông đã trở thành nhà thơ lừng danh với tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh. Từ trong tác phẩm vĩ đại này, bỏ hết cả các vẻ đẹp tinh túy của văn chương, triết lý Chị em chúng ta còn rút ra được một kế hoạch thực tiễn để săn chồng.

«Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đẹp thanh
Gần xa nô nức yến anh
Chị em sắp sửa bộ hành chơi xuân».

Đây! chị thấy công phu chưa, trước hết chị em mình phải tạo một phim trường thuận tiện, làm sao cho lũ đàn ông phải tức cảnh sinh tình như hội Đạp Thành. Thật là rắc rối! Ở đất Saigon này làm sao có hội đạp thanh được, thời đành tùy cơ ứng biến, các chị có thể chọn chùa Ông, chùa Bà, Lăng Ông Bà Chiểu, hoặc bãi biển Vũng Tàu vậy! Chưa xong vì nếu chấp nhận chọn chùa Ông, chùa Bà hay bãi biển Vũng Tàu thê

cho hội Đạp Thành thì mới xong được có nữa vẫn để, Bó là các chị mới chọn được phim trường mà thôi, còn vấn đề khó gãy cấn khúc mắc là tài tử và gái nhân. Giai nhân thi nhất định là chị rồi! Nhưng muốn cho đẹp liêu bắp dẫn thêm chị phải tuyển chọn một Thúy Vân nữa, một Vương Quan để bắc cầu cho tài tử Kim Trọng nữa chứ. Thiên cơ bắc khả lộ, kể chả hay khi được giữ kín hoàn toàn. Chỉ lần mòi thôi, cam đoan là chị của em sẽ thành công có Kim Trọng cưỡi xe gắn máy chạy theo «Dừng dằng nửa ở nửa về» liền. Là em của chị! em đâu muôn chị là Thúy Kiều, Thúy Vân trời nói. Nói vậy mà Nguyễn Du thảm chị nhỉ? Chẳng ai lúc còn trai trẻ cụ có hận tình gì không mà lúc già lại bày ra một kế hoạch khiến Thúy Kiều phải chết đi sống lại đến mấy lần. Để rồi bảo: «Lời què chắp nhặt đồng dài. Mua vui cũng được một vài trống canh», đạo diễn chí mà ác vậy! hiềm hồn Bunker chị nhỉ! — Ba ngàn năm sau đàn bà con gái người ta còn oán em chứ không ai thêm khóc ông đâu.

Xuân Hương

Cô nhau có câu:
«Bồ cữ không múa không xong!
Lấy chồng không mối dù gồng gập duyên»
Đặc biệt Nữ sĩ Xuân Hương không cần mối manh chí că, mình làm mình ăn, chẳng phải cậy nhờ ai. Ông mai. Bà mối là to lam, sống chết tết giỗ đó. Kế hoạch săn chồng của nữ sĩ này thật táo bạo, thời đại. Nữ Sĩ e không hợp, nhưng thời đại Apolo này thì thật tuyệt.

«Trai co gói hạc khom khom cật
Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng,
...
...»

«Mỗi gói chồng chán cũng phải trèo,
Hay lòn nhẫn, hơn Sám Hối của Minh Đức Hoài
Trinh và Vòng Tay Học Trò nhiều! Có Tình có nghĩa
mới nên duyên vợ chồng. Hai mươi năm chinh chiến
«chết tình» trong người trai Việt đã khép kín rồi,
chị em bạn gái đang săn chồng cần phải sào nǎu
hâm nóng lại. Cách tốt nhất là mua hai tác phẩm
Sám Hối và Vòng Tay Học Trò về đọc kỹ rồi mua
thêm vài chục cuốn tặng lung tung beng cho những
người đàn ông mà mình định săn làm chồng thế
nào cũng thành công. Khi chất tình sôi lên là trâu
đi tìm cột连线!

Tiên vi sư hậu vi phu

Gần như 100% các cô Bắc Sỹ, Luật Sư, Giáo Sư, Giám đốc ngân hàng (6 cô) hiện nay đang ở thời kỳ ác liệt. Các kế hoạch săn chồng được các quý vị này tung ra tời tấp. Cách đây vài tuần cùng vài người bạn lèu đồi tiền để đi Kampuchia, ấm ở làm sao tối lại trở thành một Vương Quan và nay đã trở thành em một bà giám đốc ngân hàng Nông Nghiệp rồi! (tôi sắp giải nghệ viết báo về vay tiền đi chăn nuôi.) Tiên vi sư hậu vi phu là 1 chưởng săn chồng tuyệt nhứt riêng tặng các em nữ sinh Trung Vương, Gia Long, Nguyễn Bá Tòng, Tri Đức. Riêng đối với các em anh nói thật đàn bà con gái học làm gi cho nhiều cho nó xấu người đi lại khó lấy

chồng để rồi lại phải săn chồng mệt lèn. năm đó, naro thua đầy các em a.

Đối với người Á Đông chàng ta, nam ngoại nữ nội, học đến độ anh là thi là thi rồi, dù sức dạy mẫu giáo rồi. Tam lý dan ông anh nói thật, chỉ nhìn các em lúc còn thênh thang thi ở lớp tè Tam, đệ tứ là còn sáng giá, chứ lên đến đệ Nhứt, đệ Nhị phải gạo bài đàn ông con trai các anh đã ái ngại lèm rồi — Vậy mà còn cố bò lèn đại học, học đến đê hom hem, nhiều cô phát móm làm sao đàn ông con trai thương được.

Rồi đến khi các cô tốt nghiệp đại học, đi làm, có tiền ăn uống đầy đủ, đến mỹ viện thi đã via rồi nên phải săn chồng cực lèm. Vậy anh xin khuyên nhỏ các em ngay từ giờ các em hãy săn ngay mấy cậu giáo sư mới tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm ra đó. mấy cậu đó còn trẻ mà 24-25 tuổi là củng. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuống! Thầy phải thương trò là lẽ dĩ nhiên rồi! huống hồ bấy giờ tro lại lể phép, sợ sệt ngược nhau thầy mắt nai to rưng rưng ngắn lè. Chẳng gi đẹp bằng hạnh phúc bằng mối tình thầy trò cả đó là lời tuyên bố của các lãnh tụ SV trường ĐHSP này đã tốt nghiệp như L.U.C ; N.B.CH đó... nếu các em không nghe! Biết đâu mai sau em chẳng thành những cô giáo tuyển phu ngay trong đám học trò của mình.

Thanh Quan

«Lom khom dưới núi tiêu vài chû
• Lác đác bên sông chợ mấy nhà»

Dù ngày nay chị Hằng không còn bắt khả xâm phạm, không còn là huyền thoại của các chàng trai lanh túc đa tình. Nhưng đối với trang anh hùng Tàu Bay, Tàu Thủ hay Nhầy Dù của thời đại này, tuy lúc nào cũng hung hổ, thừa thắng xông lên nhưng thực chất yếu siu, phản chiến hạng nặng. Chết là «Ruộng người cày, trâu người nuôì, con ta người mắng mồ, vợ ta người yêu thương» — Nên những người hùng này lại rất ghét yêu cuồng sống với, thù hận những cô con gái mà lòng my cũng Mỹ, mũi cũng Mỹ, si líp, sú chiêng cũng Mỹ, nói tóm lại từ đầu đến gót đều Mỹ hết, đến nhà ở cũng Mỹ, đi xe cũng Mỹ... thì không thương nổi.

«Một trái tim vàng,

«Trong túp lều trại
«Chim ca, cá lội, gió lùa,

Bèn người yêu, lúc đun nước pha trà, lúc hái hoa, bắt bướm. Người hùng của M 16, M 26 lúc đó sẽ lim dim vừa uống trà thưởng hoa, nhìn cảnh chiều vè.

Đó là một kế hoạch săn chồng ít tốn kém ngân sách nhứt, các cô chồng è hãi mặc đồ nội hóa, đội nón bài thơ, đi guốc Dakao, đi bộ, hay đi Cylo đạp. Chờ cưỡi xe honda 90 chạy phom phom, dù các cô có núi của chúng tôi cũng chào thua, thà trở thành ông mảnh chứ bối ai dám đụng đến.

Đẳng vân đoạt phu

Đẳng vân đoạt phu là kế hoạch săn chồng của các nữ tiếp viên phi hành Hàng Không VN. Cô thể nói Hàng Không VN là nơi quy tụ hầu hết các hoa hậu

(Xem tiếp trang 17)



TRÀ LẠI EM YÊU... Lấy chồng Đại Học!

phạmnga

Người tình đại học

« Chuyện cô sinh viên hay buồn, thường nhắc nhở đến chiến công. » Vâng, người em gái hậu phương trong những bản nhạc « hời trang » đạo nào gần đây đã được chỉ rõ là cô sinh viên học đại học. Rồi bằng giọng hát của Thanh Lan, một ca sĩ xuất thân là nữ sinh viên Văn Khoa, người ta càng lại dễ gợi ra hình ảnh của những bóng hình tha thướt qua các dãy hành lang của các phân khoa, trên tay là những chồng cours ronéo nghiêm trang đến nhức đầu, thỉnh thoảng thậm vào đó một gọng kính cận thị thật đạo mạo hay kiều kính « op » dù màu thật tinh nghịch.

Người tình đại học đấy. Bóng dáng yêu kiều thơ thẩn ở « con đường Duy Tân, cây dài bóng mát », làm nỗi bâng khuâng của chàng trai trẻ lên đường nhập ngũ trong bài tình ca thật trót át viết ra từ mái tóc bạc (nhưng chưa lồng mạn) của nhạc sĩ Phạm Duy.

Không ai quái dị đến nỗi không nhận rằng những cô Tú, cô Cử vẫn có trái tim rung động như bất cứ người nữ nào trên trần gian này. Nhưng ai cũng phải đồng ý nốt rằng, đi kèm với những mảnh, chứng chỉ, bằng cấp, những chồng cours, những quyền sách nghiên cứu, nhịp tim của những cô sinh viên hẳn phải đậm theo một tiết điệu đặc đáo, ít nhất không giống với nhịp tim của các cô em của họ, những cô bé học trò trung học.

Người tình hay người chồng

Để tìm câu trả lời cho câu hỏi « Nữ SV có hay săn chồng không ? thì khó có thể tin cậy được những phát ngôn của mấy vị nam sinh viên đầy dảng playboy, hay tụ tập ở những hành lang trường để đấu lao và « cho điểm » các cô đi qua đi lại, mà đặt thẳng câu hỏi với những « đương sự » thì không còn gì nham nhở bằng ? Do đó nhà báo ngày trang ý định bằng một

câu hỏi tương đối vô tội vạ : « Xin cho biết tình trạng giới trẻ đại học ngày nay yêu nhau là tìm cách tiến đến hôn nhân như thế nào ? »

Một nữ sinh viên năm thứ nhất trường Luật, phải nói là một cô bé hippy học đại mới đúng, chém phát biểu :

— Yêu hả ? Tôi đây chẳng thấy cần lamen. Thích vui chơi vậy thôi. Tôi khi cũng gặp vài anh chàng beau và dễ thương nên thích lắm, đi chơi xả láng... Nhưng Que sera, sera ! còn cái vụ lấy chồng thì... (nhún vai) còn sớm quá Trop tôt ! Tôi này còn trẻ và mới học năm thứ nhất thôi mà.

(Lại nhún vai và lắc... một cái).

Không cần sang Sorbonne hay các trường đại học USA mới thường thức được những cái nhún vai rất « đậm » như trên. Người ta đã gặp được những cô bé SV hippy này khá đông ở những phân khoa có nhiều sắc thái trẻ trung như Luật, Thuốc và nhất là ở Vạn Hạnh, những tà áo mì ni quần « xi già » đại học vẫn gây rất nhiều hứng thú trong câu chuyện của những chàng SV ngồi bù khú tại câu lạc bộ hay bên quán Nắng Mơi. Tuy thế một nữ SV trẻ trung khác, tương đối trầm lặng hơn, gã phát biểu ít « hiện sinh » hơn :

Nhà báo hỏi một câu hơi gây khó khăn cho người ta đấy nhé. Nhưng nếu anh có học đại học anh mới thấy là kiếm một tấm chồng chỉ là đệ nhất vấn đề đối với các chị SV sắp tốt nghiệp thôi. Còn tôi này mới học năm thứ nhất, năm thứ hai thì thích đi chơi, giao du riêng, bạn bè nhiều. Nhưng... cũng có thể vẫn ngầm tìm một mẫu người lý tưởng nào đó, tìm ngay bây giờ trong đám bạn trai nhưng chưa cần phải thực hiện một sự đặt đền nào...

Ghi nhận thêm ý kiến của thêm một SV, có thể đi đến một kết luận là: cũng như vấn đề thiết

yếu nhất của mọi thằng phan con gái, người nữ sinh viên nào cũng phải nghĩ đến vấn đề hôn nhân của đời mình. Nhưng ở trường hợp của các cô còn trẻ — tuổi trẻ còn dài — họ có khuynh hướng chọn những anh con trai có cá tính của một « mẫu người tình » là được đẹp trai ăn nói hay, giỏi chém chuộng v.v.. Còn nói những nữ SV sắp giật được những mảnh bằng cử nhân, cao học trong tay ở các tuổi 24, 25 trở đi thì không còn thi giờ để « yêu văn nghệ » nữa. Mẫu đàn ông vừa ý các cô phải là « mẫu người chồng ».

Các mẫu GI: giàu — giỏi — đẹp gái

Một nam SV cho biết : Ở những năm đầu trên đại học, các cô còn thấy rộng thì giờ nên chỉ nhầm vào các cậu học trên thật nhiều lớp, không xem mấy anh sinh viên trẻ ngang lớp ra gì cả. Sau 1 thời gian bay bướm thỏa thích hay hơi hoi thỏa thích học lên những lớp « trường lão » trong trường, thì các cô bắt đầu cuống lèn, bỏ ngay thái độ nhìn lèn để nhìn ngang. Lúc đó là lúc những anh cử nhân, cao học trong trường bị sống trong tình trạng thật đe dọa. Nhưng không phải nam Sinh Viên lão thành nào cũng được các cô chọn. Cũng là cử nhân, tốt nghiệp ra trường nhưng anh khách nhất vẫn là những anh có một điều kiện nói ra ai cũng nêu vì quá biết : tiền. Vâng, phải có địa, phải giàu. Hay nói cho ít tan nản hơn là có công ăn việc làm, có thể đảm bảo đời sống cho các cô.

Kế đó mới đến những điều kiện thứ yếu như phải có tâm hồn, biết thang cảm thương yêu vợ, độ lượng biết tha thứ có lý tưởng phục vụ chính nghĩa QG v.v.. chung chung là những vấn đề chính trị thương của đức Khổng Phu Tử được các cô đem làm « hình nhí hập » bàn đắn sau. Vấn đề thực tế nhất là kính tế tài chính. Không khác mấy tiêu chuẩn của các cụ xưa (hơi xưa, tìm chồng cho tiêu thư ở nhà : Phải nhà giàu — học giỏi — đẹp gái (tùn vẫn GI) hay thật ra các cô đã thay quyền bố mẹ chọn chồng cũng theo tiêu chuẩn «ba GI» đó.

Người ta có thể thắc mắc khi thấy hiện tượng các cô được sĩ đi dạo phố với mấy quan thất trẻ cõ

chuẩn ty, thiếu ty, trung ty... Xin lỗi ngay cho là ở thời đại này các quan võ trẻ thường không « phi cao đẳng » chút nào mà trái lại cũng là những quan văn bị nhà nước gọi lên đường đi ac è. Như chuẩn úy cũng có ba bảy đường Chuẩn úy. Có Chuẩn úy thi rớt tú tài 2 bị gọi nhưng cũng có chuẩn úy kỹ sư, giáo sư, phụ khảo đại học. Còn cấp thiếu úy, trung úy thi cũng có những anh nam SV tốt nghiệp ở được, nha, y nhảy vào nhà binh để tìm chỗ nhàn hạ và chờ « họ » cho rõ nét.

Roméo cũng dzợt — Juliette làm sao ?

Tuy nhiên nếu các cậu Cử, cậu Cao (cử nhân và cao học) chịu ngoan ngoãn đổi với các cô Cử, cô Cao thì không còn gì để nói. Đằng này, đa số các nam SV lớp cao cho biết là các anh thường chỉ lấy cái thẻ giả « trưởng tràng » của mình để theo đuổi các cô tân SV mua mủi đao tơ ở năm dưới cùng. Nhất là những anh có đủ cả 3 điều kiện nhà giàu học giỏi đẹp gái. Tại sao vậy ? Vì ngang lớp thi tuổi tác không chênh nhau bao nhiêu, có cô còn lớn tuổi hơn bạn trai cùng lớp nên « trong các cô già quá, trong khi năm thứ nhất đầy những tài năng son trẻ ».

Nhiều cặp đã gắn bó với nhau từ năm học đầu tiên đến năm tốt nghiệp. Roméo nhìn lại Juliette thấy hoàng kinh và tiếc cho cái trai ba mươi tuổi đang xoắn của mình, bèn.. dzợt ! Một SV tốt nghiệp cử nhân luật đang thi thầu phản đã nói lên cai sự thật phũ phàng của hồi cuội cùng những mối tình Ro-éo Juliette đại học như thế. Sau một trang cười khoái trá, anh nói tiếp :

— Thường thì những anh mà giao khôn ngoan mới dzợt được thoát để xây dựng những khung trời mơ mộng mới còn những anh nào chậm chạp khờ khạo thì thúc thủ đi « từ sêu, dạm, đến lỗ hổ và sau cùng ngày đau khổ nhất để cánh cửa ngực mở ra : đám cưới ! »

Tình trạng khùng hoảng thiếu nam SV tốt nghiệp (cộng thêm những điều kiện khác để có thể là mẫu người chồng tiêu biểu lấy làm chồng được) đã gây ra những màn săn đuổi thật sự. Chính trong con người của các cô cũng có thật nhiều những chênh lệch tạo thành

đang « cuua » một nam SV học cùng ban còn đang tiếp diễn hiện nay. Cả trường Văn Khoa đều biết tiếng ! Trong trường hợp này, các cô khác mà vô tình chuyên văn giao du thân mật với anh chàng chắc chắn sẽ nhức đầu bởi những lời mỉa mai gần xa.

Một trường hợp khác rất hiện sinh theo lối Françoise Sagan xảy ra ở trường Luật. Đề « chài » 1 cậu, 1 cô SV đã đề nghị đến tận nhà anh chàng học bài chung rồi thỉnh lín phát ra một bản tuyên ngôn : « Moa nói thằng ra là moa chỉ có thể lấy toa làm chồng và moa nhất định như vậy ! Toa nghĩ sao ? »

Và người ta còn săn đuổi nhau trong sinh hoạt hằng ngày. Một nữ SV học đại học Hué cứ tìm cách dọn nhà đến ở gần nhà của « mục tiêu » và mỗi bận đều ân cần cho địa chỉ dặn dò đến chơi. Cả số điện thoại và địa chỉ của các người thân quen mà cô hay ghé thăm đều chàng tới nhà hóng gáp thời đi truy tìm cho dễ. Học ở các thư viện thì người ta cũng bay thấy các cô tìm cách ngồi cạnh, chồ ngõi của (mục tiêu) thật thường xuyên từ sáng sớm cho đến giờ thư viện đóng cửa.

Chiêu Mại Tối hào

Riêng các cô đã có người yêu và tự thấy bị đe dọa bởi hiện tượng (Roméo dzợt mất) thì các cô vội dùng đến màn hối cưới, ở mặt trận này thi các đảng sinh thành ở nhà nhảy vò vò chiến. Những bữa giỗ kỵ trong nhà cô gái đều có mời anh con trai và nghiêm nhiên anh chàng được giới thiệu « như con cháu trong nhà » với họ hàng bà con của cô SV, một bà mẹ đã đóng trọn vai một vị phù thủy ngôn ngữ trong thuật giới thiệu : « Cháu... rất có thể là người thương lai » của cháu nó nhà đó ! Ngày người con trai có tên trên bảng vàng tốt nghiệp thi mặt trận « hối cưới » bùng lên mãnh liệt nhất và dĩ nhiên nhà gái hứa « lo hết ! »

Có một điều là chính một tay SV ăn chơi đã thừa nhận 1 cách khéo quan : « May cô một khi thương mình thì cô nào chẳng mong muốn tiến đến xây dựng lâu dài với mình ? » Và ngay trong trường hợp thấy rõ sự lờ là của

(Xem tiếp trang 57)



NGHỆ THUẬT SĂN CHỒNG

Một cô con gái, ngay từ khi còn nhỏ, thường đã phải nghe các đấng sinh thành giáo huấn tối ngày, nào «nói năng cho ý tú», nào «cười gì mà vô duyên», nào «đừng có bắt chước mấy con nhóc khó thương đó», các cụ thường mở đầu câu mắng bằng thành ngữ «con gái con đúra...», như để nhồi vào óc lũ con giống cái, rằng cái kiếp đàn bà nó phải như thế đấy. Khi các tiêu thư bắt đầu «rõ mă» tốt tươi, da căng ngực nở, các đấng phụ mẫu lại càng chú ý nhiều hơn. Từ cách đi đứng, ăn mặc, cho tới đầu tóc, tay chân quý vị ấy, nhất là các bà má săn sóc cho cô con rất kỹ. Hơn ai hết, các cụ bà hiểu rằng, thời gian vui chơi của các cô sấp champus, và đời sống chính thức của các nàng chỉ bắt đầu bước lên xe hoa theo một anh nào đó. Và con gái cụ sẽ sung sướng hay khờ sỏ, tất cả đều tùy thuộc ở tấm chồng mà hán kiểm được. Vậy thi phải làm sao cho các nàng săn được một chàng vừa đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu lại vừa không có tính sở khanh!

Nghệ thuật gia truyền

Các cụ, nhất là cụ bà, hiểu hơn ai hết rằng ngoài tài sắc, nết na, con gái cụ còn cần rất nhiều kỹ thuật

mới dễ chọn được anh chàng nào khá giả. Các cụ bèn hồi tưởng lại cái thời con gái vàng son của mình. Nhiều cụ bà tự mãn, thậm chí khêu hiếu hót đó sao mình lại khôn thẽ, và vẫn sẵn luôn được cụ ông ta, tuy có nhiều tật xấu nhõ, nhưng con người thực đáng hoảng». Cả một thời dĩ vãng sống lại, các cụ kể truyện cho con nghe, cứ giả vờ như kể truyện cổ tích lấy vui vây thôi. Và các tiêu thư cũng «ngày thơ cụ», mở lớn mắt nai ngơ ngác mà nghe trong khi vẫn dụng hết trí nhớ để học thuộc lòng các bài kíp châm truyền kinh nghiệm sống. Kỹ thuật làm quen sao cho tự nhiên, cách giao thiệp sao cho đúng đắn mà quyến rũ, và nhất là làm cách nào để cho lòng mình ít rung động trước đối phương. Thôi thì bao nhiêu «bí kíp, võ công già truyền», các nàng được học cho bắng hết! Qua những kỹ niệm thơ mộng của cụ bà, các cô còn học được những chưởng thần sâu, để có thể săn hai ba ông chồng cùng một lúc, nào «đừng bao giờ cho họ gặp nhau», nào «luôn luôn nói lời các ông anh họ, chủ bà con thân v.v.., để nếu lỡ có vần kỹ thanh rằng bừa trước mình đi với một ông khác thì các chàng cũng vẫn cứ tin nhau là người

duy nhất». Các cụ không quên đề cập cả tới những tiêu tiết rất lỗi thời, chẳng hạn như: «con gái xưa không cho ai nắm lấy tay», hay «nếu không định lấy người ta, thì không bao giờ đi «rước đèn» với họ cả» (Điền cỗ: Em rước đèn đi khắp phố phường). Các tiêu thư vừa gật gù nghe chuyện, vừa cười thầm: «Các cụ thật cồ lỗ sĩ, thời nay «săn chồng» mà không chịu xông pha thì kèn như đi doong rồi còn chi nữa».

Tuyệt chiêu quyết định

Nàng thiếu nữ được trang bị đầy đủ bằng những kỹ thuật gia truyền, bắt đầu «xuống đường» nhập cuộc. Tưởng tượng các chàng trai như thú dữ trong rừng, nàng tự vi minh như thợ đi săn bắn. Khác chăng là thợ săn thì mong hạ được càng nhiều thú càng hay, có nàng săn chồng lại chỉ cầu bắt được một chàng nào «bảnh» nhất. Và những tuyệt chiêu quyết định của nàng, phải làm sao cho chàng «ba sông cung lội, bảy đèo cung qua», mang trầu cau tới mà xin hỏi nàng làm vợ».

Những tuyệt chiêu đó biến hóa vô lường, lại không khi nào đánh thẳng vào đối phương, vì các cô bao giờ cũng muốn minh chỉ là người «bí tần công», thay vì ảnh nỗi hoài, nên mới ô kê cho được việc. Các nàng tung đủ phép thần thông, nào nhao sáu duyện dang, nào cử chỉ dầm thầm, ngôn ngữ dịu dàng... để cho các chàng không còn cách gì chống đỡ xong là các nàng lùi lại một bước. (Theo chiến thuật Lê Nin: lùi một, tiến hai).

Con mồi đã bị vương lợt mà không hay, cứ hung hăng xông lên, đòi mong làm thịt cô thợ săn cho đáng mặt nam nhi bấy trước Tàu! Các cô càng biết chắc ca đã cẩn cầu, lại càng yêu điệu làm cao đi những bước lảng ba vì bộ làm chàng tối tăm mặt mũi.

«Em chả, em chả» hoài hoài, cho tới lúc con mồi rời tri, chỉ còn biết hờ mồi xin cưới, các nàng mới từ tốn trả lời: để coi cái đã!»

Bà Gina Lombroso, trong cuốn «Tâm Hồn Phụ nữ» đã phân tích tâm lý đàn bà rất kỹ càng. Bà cho rằng phụ nữ, rất ít lý luận trong đời sống hàng ngày, lại thường chỉ yêu ông nào mà họ cho là xứng đáng. Và khi đã thương ai rồi họ sẽ biết cách chinh phục nhờ ở trực giác bén nhạy của mình. Các ông thi lại rất dễ xúc động trước nhan sắc và sự chiều chuộng khéo léo của giới liền bà. Vì vậy hầu như không bao giờ các cô các bà lại hụt con mồi mình muốn cả.

Săn cả thú đã bị nhốt

Không phải chỉ săn thú trong rừng, ngay cả khi con mồi đã bị bắt, nhốt trong chuồng, như trong sở thú các cô các bà vẫn cứ săn được như thường mời là tài giỏi.

Một quan «thái tài» có vợ đẹp cộng với 6 con khôn, định mệnh coi như đã an bài như con voi trong sở thú. Vậy mà một cô thư ký dưới quyền, xuân xanh đôi tám, mặt ngọc da ngà, lại cứ nhất

bài của
HIỆN TỐ

định «nhào dộ». Cô biết rõ ông ta đã bị nhốt trong một cái «chuồng», kiêu cổ nặng 50 ký rồi nhưng vẫn cứ ngáp nghé rình mồi.

Dịp Tết Mậu Thân quan thái tá nhà ta cầm trại liên miên ở sở, cô ký bèn lợi dụng thời cơ tung độc chưởng (các chưởng ra sao, ký giả không dám tiết lộ vì Qui chế Bảo chí) thế là quan tá hùng dũng tự nhốt mình vào một lúc hai «chuồng». Thời khôn của khó này, các đấng liền ông đa số sống đời lính độc thân ngoài trận mạc, cô ký nghĩ rằng «thà chia xẻ với ai, nhưng có chưởng cho đáng tẩm chưởng còn hơn ế ẩm». Cô bé tài nghệ siêu quần đến nỗi khi quan tá đã mắc vỏ trong rồi, chàng phải nhờ bà cô ruột đi in thiếp, rồi dẫn mấy cụ già ở sở tới nhà cô cưới hỏi đàng hoàng. Tất nhiên, bà tá lớn không hề hay biết, chỉ oán giận mấy ông V.C. quấy nhiễu khiến cho ông tá cứ phải cầm trại dài dài. Cô ký từ khi trở thành phòng thí bản chính thức của quan thái tá thì cũng được các bạn cô thăm hỏi nhiều hơn. Các thiếu nữ sớm hiểu đời đó, theo câu châm ngôn trứ danh là «Làm bé ông Lớn còn hơn làm Lớn ông Bé», nên lui tới học tập kinh nghiệm của cô ký đàn chị tối ngày!

Một trường hợp săn mồi khác không kém phần gay cấn, mà giới Sinh Viên thường bàn tán, như sau: Có một chàng Y quê tận Cà Mau, lên Saigon ăn học. Gặp cô A cùng lớp lại đồng hương, hai người đã nhiều pheo tung tàng dạo mát.

Bà má anh Y quen biết với gia đình cô A, đã sắp xếp để hé đó 2 anh chị về quê là làm đám hỏi. Bỗng đâu đất bằng nỗi sóng, có cô B dân «Ma-ry». Cút xen vào. Dạn dĩ, quyết rủ hơn, cô B lại áp dụng chiến thuật thần tốc hippy nên chinh phục anh Y dễ dàng (vì thuần phong mỹ tục những tuyệt chiêu này xin miễn kẽ). Tuy vậy, ai cũng vẫn tin Y sẽ bỏ chuyen qua đường để xây dựng cùng cô A như dự tính. Mùa hè tới, A và Y cùng về Cà Mau, bạn bè dài cô chờ tin báo bỷ. Quả nhiên, sau vài tuần lễ, hồng thiếp tới tay mọi người, nhưng trên phía mặt của tấm thiệp, tên cô A đã bị tên cô B đá phẳng ra chỗ khác, diễn thế vò!

Cú «nốc ao» của thợ săn loại B, qua thực cứ khôi. Vừa hạ được chủ mồi, lại vừa đá văng cái lưỡi đã chụp săn. Về sau người ta đã biết rằng B đã áp dụng chiến thuật «không thành» của Gia cát Lượng. Sau kế «không thành» là kế «Bảo động giả» của Nguyễn Khánh năm 64. Kết quả là Hiển Chương Vũng Tàu được ký kết.

Săn mồi tình khôn

Tuy có loại thù săn giỏi dán như cò B, nhưng đa số các cô thường cũng phải chật vật mới bắt được một tấm chồng. Những anh thứ mồi nhiều khi lách rất giỏi, dù cho họ săn búa lưới khắp nơi cũng nhất định chẳng mềm lòng mà mở miệng nói lời xin cưới. Phong tục VN ta vẫn chưa cho phép các cô đem nhẫn tới hỏi các cậu, và con gái tự ái lại cao, nên rất ít khi họ dám trực xạ những con mồi tình khôn đó. Một bác sĩ trẻ tuổi tài cao, đẹp trai lại tản giỏi nên có không biết đến bao nhiêu cò bồ. Cò nào cũng givong săn cung tên nòng hạ đợc chú mồi lý tưởng. Nào SV, nào ca sĩ, nào tiểu thư trưởng giả, cô nào cũng uyên chuyền ồn nường. Vậy mà suốt ba năm kể từ khi thành tài về nước, quan Bác sĩ vẫn tự do lả lướt, coi các thợ săn như lũ tay mơ bất tài. Con mồi tình khôn biết tiến thoái đúng lúc như con cá dưới khe, tuy đòi lẩn cò làm xước da, những bàn tay ngọc, nhưng không ai nắm tay tôi được mình cá. Bỗng một ngày xấu trời, chàng Bác sĩ phong lưu



hãy minh bị kẹt giữa vòng tay của một nữ sinh rất tầm thường. Em mới 16 tuổi học đệ tử, dốt toán, giỏi nhảy nhót. Vì danh dự, con mồi tình khôn ấy không thể thoát khỏi cò thợ săn còn vị thành niên. Nhát là khi bà má em với 2 bà chị tới tận nhà bắt đèn! Và đám cưới diễn ra rất nhanh, để họ còn kịp sắm sửa tâ lót cho đứa nhỏ đầu lòng!

Một lần nữa kế «Không thành» của Không Minh lại thành công rực rỡ!

Cô nữ sinh, cho tới nay, vẫn chưa giải đáp thắc mắc cho mọi người, không hiểu vì «ngây thơ» hay kỹ thuật quá cao mà cô săn được cả anh chàng bà con với họ Sở đó.

Nhờ mồi săn giùm

Trường hợp thành công của cô nữ sinh kè trên thực ít có. Các tiểu thư, nhất là loại con nhà giàu, cõi điện, thường săn hụt con mồi luôn luôn. Cuối tranh đã cười mất cả mấy trăm ngàn thanh

niên khiến cho nạn trai thiếu gái thừa lại càng trầm trọng. Và các bà má, sau khi chứng kiến đám bầy cảnh «lở tàu» của cô con, bèn đi thẳng một mạch lại nhà bà mối.

Là nơi se sợi tờ hồng chuyên nghiệp hay tài tử, các bà mối được kề là những quân sư hàng nhất cho các cô cậu lỡ thi. Cậu này quá tuổi yêu đương mơ mộng, bỗng tình lịt lợt tan tinh; cô kia duyên dáng nết na, nhưng ít bất thiệp; thế là bà mối bèn đứng xen vào giữa. Và chỉ vài tháng sau cả hai cô cậu cùng hân hoan đem áo đẹp lại tặng bà, để mời bà đi đưa rể đón dâu.

Tuy thế, không phải cò nào cũng gặp ngay xứng đôi vừa lứa đâu. Qua lời bà mối thì chàng nào cũng hào hoa phong nhã cả. Nhưng khi săn được chồng rồi, hết thời trăng mật, cô nàng mới cay đắng chấp nhận sự thực phũ phàng. Anh chàng «bộc trực, nóng tính», chỉ là một xuất định vũ phu ra đánh vợ. «Chàng ít nói, thâm trầm» thực ra chỉ vì quá cù lẩn, ngu ngốc...

Ván đã đóng thuyền, các nàng có ân hận tội đâu cũng đành gắng gượng làm vui, hy vọng ở lứa sau này vậy. Các nàng cũng ít khi trách những thợ săn phụ lực cho mình, như bà mối, bà má hay các cô dì thâu thuộc, vì dù sao họ cũng đã giúp mình đỡ phải ở giá với danh nghĩa gái già.

Săn chuyên nghiệp và săn tài tử

Tuy có tới 36 chước săn chồng, chước nào cũng thắn sầu quỷ khốc, nhưng xin đọc giả chờ hiểu lầm. Không phải cô gái nào cũng chỉ lầm le buộc dây vào cổ đàn ông đâu nhé.

Trong đời sống văn minh tân tiến này, lớp gái mới thường kéo dài thời kỳ độc thân lâu nay hay lúc nay. Các cô không còn là những thợ săn chuyên nghiệp nữa, mà chỉ «săn bồ» một cách tài tử khơi khơi thôi. Các nàng cũng đương đồng kích tây, áp dụng từ nghệ thuật gia truyền tới những chiêu thức tân kỳ nhất, nhưng mục đích chỉ để nhử mồi mà không bắt. Coi như một thứ thể thao, các nàng thấy mục tiêu nào càng khó lại càng muốn chinh phục cho bằng được. Đổi phương ngã ngại quy hàng rồi, ta lại từ từ cho tuột dù luân. Cứ như vậy, các nàng săn từ mồi này qua mồi khác, cho tới ngày nào... nhìn trong gương bỗng thấy bà bảy nếp nhăn, các nàng mới tung chưởng cuối cùng bắt đại một trong nhiều con mồi đã vướng lưới.

HIỆN TỐ



đã có bán

LƯƠI TÌNH

Tiểu thuyết HOÀNG HẢI THỦY
CHIỀU DƯƠNG ấn hành

Các kế hoạch săn chồng

(TIẾP THEO TRANG 11)

của 4 vùng chiến thuật, lịch duyệt, có bằng cấp, tiếng Tây, Tầu, Mỹ Nhựt, nói lùa lùa, tròn cầu như ăn bún ốc. Có thể nói cái gì của các cô này cũng nhất. Thế mà khổn nạn trời già, trời xanh quen thói mà hòng đánh ghen.

Để đến nỗi 100% các cô này đang ở trong thời kỳ báo động xám, sắp tới vàng rồi đỏ trong chiến dịch săn chồng. Lý do mà các cô báo là chính đáng để đến nỗi phải chống ồ là tại sự lấy chồng rồi có bầu thì không được đi mày về giò nữa. Nói như vậy là nói lão, tung hoành, giang hồ khắp 4 phương trời, đi mày về giò là nghề của con trai râu hùm mày én, còn con gái thì phải ở nhà tè gia nội trợ, ru con trên võng. Ai bảo đi tranh việc làm của người ta chồng ồ thì đáng đời.

Nói thì nói vậy! chứ Đăng vân đoạt phu là đấu trường săn chồng mê ly hấp dẫn nhất. Nếu có bản lãnh và kế hoạch chẳng mấy lúc mà trở thành đăng... phu nhân!

Đăng vân đoạt phu! nội dung kế hoạch này như thế nào em xin chịu! — ai cần xin vào TSN mà hỏi.

Một đứa con trai

«Một đứa con trai» là kế hoạch săn chồng của đệ nhất kinh sĩ Kim Cương. Trong nhật báo Sóng Thần ký nữ Kim Cương đã kén chồng như sau: «Lành phúc của người đàn bà là phải có chồng chứ không phải có danh vọng. Pha một ly cà phê cho chồng, nghe tiếng khóc của con thơ, là người đàn bà có hạnh phúc rồi. Nỗi khao khát nhất của Kim Cương là được nằm ở trong phòng sảnh, nhìn thấy chồng thấp thỏm ngoài cửa chờ đón đứa con trai độc nhất ra đời»

— Thưa chị Kim Cương! đó là điều kiện săn chồng đặt già nhứt đấy chị ạ. Vì người đàn ông nào cũng muốn có hàng chục đứa con trai hoặc thà không có

BUỒI HẸN HÒ NGÀY CHỦ NHẬT

con suối ngầm chảy hoài trong hốc đá
em vẫn ngồi trông theo dĩ vang cao bay
nụ cười hồn nhiên tắt trong vòng lừa vụn
ta nghe lâu dài xây trong tình yêu
hồi chuông tháng chạp vừa đồ
trong luồng gió có giận hờn vu vơ
bản thánh ca được cất lên
trên những trái tim hồng đỏ
hoa thân thành những thiên thần
đôi cánh chim huyền diệu
nghênh buổi sáng vào trong chiều tĩnh mạc
diệu ca cất lên
thánh địa ngủ vui dưới chân Chúa

chứ 01 đứa con trai thì tội lầm, bỏ thi thường vương thì tội, lẹo tẹo đề thêm một đứa con trai nữa thì còn đâu hạnh phúc.

Con trai, con gái, ba chục đứa hay bốn chục đứa là một trở ngại lớn cho người đàn bà lưỡng lự trước khi lấy chồng để rồi phải ế chồng săn chồng. Nhưng xin các cô đừng lo, muôn bao nhiêu cũng được. Trung tâm Gia Định Mục vụ ở đường Kỳ Đồng các cô cứ đến đó quý cha mách cho — chủ đừng ra điều kiện tiên quyết «Một đứa con trai» thì không ai dám dụng vô đâu.

Kế hoạch Thanh Nga

Sở dĩ kế hoạch săn chồng này được gọi là Thanh Nga vì đường Thanh Nga như là nạn nhân của kế hoạch săn chồng này, còn tác giả của kế hoạch là ai thì chắc chắn chỉ có Thanh Nga mới biết.

Kim Cương, Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng nhưng danh tài hào hạng kịch nghệ Chi Bảo VN — thì Kim Cương còn đang săn chồng, Thanh Nga thì đã săn được chồng, nhưng chưa vui duyên thắm đã sầu chia phôi.

Đại Uý Mẫn, sau khi được tuyển làm phò mã của bà bầu Thơ, hôm trước thi hôm sau đi hầu tòa Thật, buồn cho đời con gái hôm trước lên xe hoa đón chồng, hôm sau lên xe Jeep tiền chồng vào Chí Hòa. Chuyện đã quá rồi, Mười hai bến nước, bến đục bến trong, trong nhớ, đục chịu.

Kế hoạch săn chồng, Thanh Nga đã khiến nàng lận đận đau khổ như vậy nên chúng tôi đã đốt bỏ rồi.

Yêu nhau vì tình, lấy nhau vì nghĩa chứ đừng vì tiền thì bao giờ cũng đẹp cả.

Đẹp nhứt! Quý nhứt là kế hoạch săn chồng của Người Đẹp Bình Dương — săn ngay được một chánh khách tài hoa, cựu phó Thủ Tướng, Giám đốc ngân hàng, bằng cấp cao nhứt nước lại có tâm hồn nghệ sĩ bỏ bạc triệu cho nàng làm nghệ thuật.

Kế hoạch đó mần rảng! cùng chị em bạn gái. T T Hằng tiết lộ tí tí cho chị em nhời.

đầy vẻ tôn nghiêm
một ngày lùa trên mái tóc đậm khô
thời vào ký ức rã vụn
nỗi đợi chờ héo úa
dưới chân nắng chan hòa
hứa hẹn với loài chim câu trắng
những hạt thóc được vung lên
và nỗi đợi chờ thánh đá cuội
trong ký ức vỡ nát dự tính
thả ra trong hơi thở tan vào thiên nhiên
hồi chuông được gióng lên
dàn chiêng đài trên thảm cỏ dưới chân giáo đường
tôi ngọt nhẹ cành hồng
vứt lại cho ngày chủ nhật

CHÂU THỊ TIỀN NHAN

MỘT VÒNG THẾ GIỚI

HOA KỲ
Một ông Phó mới
cho Nixon

Ngày 31-10 năm khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nhậm chức, người đại diện cho ông Nixon đến tham dự sẽ là ông Bộ trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ John Connally. Tại sao Nixon không cử P.T.Th. Agnew, người vừa mới qua Đại Hàn dự lễ nhậm chức của T.T Phác Chánh Hy? Nguồn tin chánh phủ Mỹ giải thích rằng ông Agnew mới đi xa về cõi mệt.

Trong khi đó thì tin tức do báo chí Mỹ loan báo phỏng đoán rằng ông John Connally là người sẽ được Nixon chọn làm phó trong cuộc tranh cử năm 1972 này.

Vậy Connally là ai?

Tên tuổi của ông được thế giới biết đến nhiều nhất từ năm 1963, khi một viên đạn ám sát Cố Tổng Thống Kennedy đã khiến Thủ Đốc Connally của tiểu bang Texas bị thương, ông ta mất ít máu và nằm nhà thương 2 tháng, và trở nên một thứ anh hùng bênh cạnh Kennedy!

Nhưng bản chất Connally không phải và không thể là anh hùng. Ông ta chỉ là một tay chánh trị

gia chuyên nghiệp, khôn ngoan, dè dặt, bảo thủ và luôn luôn ăn, chắc, ông có nhiều đặc điểm giống cựu T.Thống Johnson, người đã bảo trợ ông nhiều năm, từ 1937 tới nay, trên 30 năm.

Connally vốn là con nhà nghèo, sinh trưởng ở miền Texas lẩn lẩn bước lên các nấc thang của tiền tài cùng quyền lực, và đã chiếm được cả hai, năm 1936 khi gặp Johnson và khâm phục nhà chánh trị này. Năm sau khi Johnson vận động tranh cử dân biểu của Texas thì Connally mới giúp một công việc khiêm tốn là niêm các bao thư gởi đi. Năm 1941 Johnson tranh cử Nghị Sĩ thất bại thì Connally đã thành một tay cỗ động đặc lực, trong thời chiến tranh, Connally động viên và hối quân chiếm 9 huy chương. Giải ngũ, ông lại làm việc cho Johnson trong một xưởng radio và đóng vai quan trọng trong cuộc vận động ghế nghị sĩ cho Johnson năm 1948. Kỳ này Johnson thắng hơn đối thủ có 87 phiếu trong số hàng triệu cử tri. Điều bí mật là kiểm phiếu xong, lại thấy có thêm 203 phiếu của đơn vị Alice, thuộc Texas, trong đó có 202 phiếu bầu cho Johnson!

Nhờ thế lực chánh trị của nghị sĩ Johnson, ông Connally được ký nghệ gia tỷ phú dầu lửa và hối đất Richardson mướn từ năm 1952. Năm 1956, Connally là tay vận động hành lang tài tình để một đạo luật được 2 viện Quốc hội Mỹ thông qua. Đạo luật này giúp các hãng sản xuất hơi đốt không khí chánh phủ liên bang kiểm soát giá cả! Đạo

luật được chấp thuận rồi, bởi nghị sĩ Francis Case tố cáo có người vận động ông ta bỏ phiếu thuận với số tiền hối lộ 2500 Mỹ kim (1 triệu VN) Tống Thủ Đốc Eisehower nồi nóng, phủ quyết đạo luật!

Năm 1959 tỷ phú Richardson chết Connally trở thành 1 trong 3 quản trị viên cao nhất của công ty, với số lượng 750 ngàn Mỹ kim một năm.

Năm 1960, Johnson tranh với Kennedy để được đảng Dân Chủ đề cử tranh cử Tổng Thống. Connally đã giúp Johnson bằng cách tung ra các tài liệu phá hại uy tín của Kennedy. Khi Kennedy đắc cử, có lẽ để làm vui lòng ông phủ Johnson đã mời Connally làm bộ trưởng Hải Quân. Được một năm, Connally từ chức, và năm 1962 ông ta tranh cử Thủ Đốc tiểu bang Texas, đắc thắng. Ông ta ngồi cái ghế Thủ Đốc 3 nhiệm kỳ liên tiếp, tới năm 1968 thời không tranh cử nữa. Ông ta là vị thống đốc đầu tiên đã phủ quyết bác bỏ một dự án chống nghèo khó. Ông cũng sẵn sàng nhận một máy bay do một hãng vận tải dầu lửa thân tặng. Lợi tức của ông cỡ 800 ngàn Mỹ kim một năm, và tài sản từ 2 triệu tới 5 triệu Mỹ kim.

Năm 1958, tuy Connally thuộc đảng Dân Chủ, ông ta lại có ơn giúp Nixon thuộc đảng Cộng Hòa để được các xi nghiệp dầu lửa và hối đất ở Texas giúp tiền bạc tranh cử, khi Nixon đắc cử, Connally được mời giữ bộ quốc phòng nhưng ông từ chối! Tới năm ngoái Connally mới nhận ra làm tổng trưởng bộ Ngân Khố (cũng như Bộ Tài Chính nước ta). Kiến thức cũng như uy tín của Connally trong giới kinh tài quốc tế không nói chi, nhưng trong vòng 1 năm, Connally đã làm việc xuất sắc, càng ngày càng tỏ ra là vị tổng trưởng được Nixon nể nang nhất. Gần đây, các biện pháp kinh tế mới của Nixon đều do ảnh hưởng của Connally, và trước lần át cả Thủ Đốc Ngân Hàng Trung Ương Arthur Burns.

Connally giống Nixon ở điều cùng xuất thân bần hàn, cùng làm luật sư, cùng tin tưởng vào trật tự và luật lệ, tin tưởng vào sự tiết độ

và kỷ luật của nhân cách. Cả hai cùng làm quản trị viên cho các tỷ phú và trở thành các quản trị viên chuyên nghiệp trong lãnh vực chính trị.

Tiếng đồn rằng Connally sẽ làm phó cho Nixon có thể thành sự thật lắm.

kỷ giả lòc nhạc chạy theo trong đó có cả kỷ giả B.c Việt. Trong cuộc chạy đua một chiếc xe của kỷ giả Nhật chạy quá đà thẳng gấp quay ra giữa đường, quay 1 vòng rồi lại chạy tiếp!

Kissinger được đón tiếp tại Đại Sảnh Nhân dân, kin cồng cao tường có Hồng quân Tàu vác súng gần lưỡi lè canh gác nghiêm ngặt. Taday, Kissinger lại họp bàn và ăn tiệc với C.À Lai. Lần trước, ở Tàu về Kissinger đã từng tuyên bố ca ngợi các bữa cơm Tàu thịnh soạn. Không biết lần này thực đơn sẽ già tăng và đổi món như thế nào!

Phái đoàn Mỹ ở trong một dinh thự chuyên đón các quốc khách, có chủ tịch Lô Ma Ni Ceausescu hay hoàng đế Sélassié. Như vậy là «tay sai tư bản» Kissinger đã được tiếp rước như một vị quốc trưởng. Dinh Quốc Khách Tàu nằm trong khu dinh thự cây cối um tùm, chung quanh là các biệt thự, công sở, trường đại học...

Người ta đang chờ đợi coi Kissinger sẽ nói chuyện chi với Chu Ân Lai. Theo Tòa Bạch Ốc thành minh thì chuyến đi này của Kissinger chỉ có mục đích sắp xếp thời khóa biểu cho cuộc đi của Nixon (vào cuối tháng 11 năm 1971?)

«Học giả» Kissinger

Một điều đáng chú ý là từ 3 năm trước, khi Kissinger rời viện đại học Harvard để vào Bạch Cung làm cố vấn cho Nixon, ông ta vốn không chuyên môn về các vấn đề Á Châu.

Nhưng con người hiếu học và thông minh dũng dỗi Do Thái đó không phải là tay mơ về Trung Hoa, từ khi ông ta bắt đầu phải soạn thảo kế hoạch cho Nixon đổi chính sách với Hoa Lục

Vài tháng trước đây Kissinger đã gặp gỡ những học giả và chuyên viên nổi tiếng nhất về Trung Hoa, như Doak Barnett và Allen Whiting ở ĐH Chicago. Ông cũng lặng lẽ trở về ĐH Harvard gặp các đồng nghiệp John K Fairbank, James C. Thomson. Một chuyên viên về Á Châu nói: «Lúc đầu, Henry Kissinger biết rất ít chi tiết về xú Trung Hoa... nhưng ông ta rất thành thật về sự thiếu hiểu biết của ông

— chờ không như người tiền nhiệm là Walt Rostow, cố vấn của Johnson, có thành kiến khép kín về vấn đề Trung Hoa.

Tuy về Harvard tham khảo ý kiến các đồng nghiệp về các vấn đề Trung Hoa Kissinger lại rất kín tiếng không ai có thể ngờ rằng sau đó ông đã bí mật «đau bụng» và bay từ Hồi Quốc sang Tàu. Một giáo sư kể lại: «Ông ta không nói gì về kế hoạch của ông. Trong cuộc thảo luận với chúng tôi Henry chỉ ngồi nghe chăm chú, từ vấn đề này sang vấn đề khác.

Nhiều người Mỹ cho rằng sự thiếu hiểu biết trước đây của Kissinger về Trung Cộng là một ưu điểm. Điều đó giúp cho viên Cố Vấn này không có thành kiến hoàn toàn tự do khi hoạch định chính sách.

Những người cung cấp tài liệu cho Kissinger làm dữ kiện gồm có các chuyên viên Hoa Vũ trong Bộ Ngoại Giao, nhân viên Trung Ương Tình Báo CIA, và tòa lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông, một ô gián điệp về xú Tàu. Tất cả các chuyên viên trên phải cung cấp các dữ kiện hàng ngày cho văn phòng Cố Vấn Kissinger. Còn nhóm chuyên viên riêng của văn phòng Cố Vấn thì làm việc hoàn toàn kín đáo. Hai người trong nhóm này là John Holdridge và Winston Lord đã đi với Kissinger sang Bắc Kinh chuyến tháng bảy, và chuyến này sẽ đi nữa... Một nhân vật mới sẽ tháp tùng là Alfred le S. Jenkins giám đốc Nha chuyên môn về cộng Sản Á Châu tại bộ Ngoại giao Mỹ.

Chuyến đi của Kissinger kỳ này sẽ thành công tới mức nào? Nhưng với tinh thần thực tế không có thành kiến về ý thức hệ, Kissinger có thể mở đường cho 1 giai đoạn bang giao Mỹ Tàu mới.



2 cô gái già Nga Hoa ráo riết tranh nhau anh chồng Mỹ



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Tình thế Quốc Tế hiện nay thật quá rõ như hai cô gái già tranh nhau một anh chồng. Cũng ghen nhau từng tiếng nói, cũng mồi chảo đura đón, cũng cẩm phẩn làm cao, cũng mánh khóe đura đầy để tranh cho được anh chồng giàu. Trong khi anh chồng giàu đó lại có ý tham, là cùng một lúc muốn lấy cả hai người vợ. Đồng thời muốn dùng hai cô gái già đó để hầm hè nhau cho địa vị anh ta thêm chói sáng.

Kỷ nguyên thương thuyết hòa bình của Mỹ đứng ra chỉ thu gọn trong vấn đề thương lượng làm sao mà Mỹ có thể vừa sống chung với Nga, vừa sống chung với Tàu, trong khi đó đây cho Nga Tàu phải rời vào thế cầm chân nhau, để một mình Mỹ phát triển kỹ nghệ hòa bình. Rồi lên ngôi « Siêu Đế quốc » trên mặt đất.

Sau 17 năm âm thầm mặc cả. Tức là bên trong Tàu muốn gá nghĩa với Mỹ, nhưng bên ngoài Tàu vì không muốn làm lẽ, không muốn đứng bậc dưới Nga, nên đã hung hăng chửi Mỹ là tên côn đồ ăn cướp. Về phía Mỹ thì cũng chưa dám qua mặt vợ cả là Nga, hơn nữa muốn để cho cô gái Tàu dọn nhà cửa cho sạch sẽ, vì nhà người Tàu vốn nổi tiếng thế giới là bê bối, do dày nhất hoàn vũ. Thế nên bè trong như đỗ... Một ngoài còn e.

Đúng vậy, không phải ngày nay Mỹ mới có ý định lấy vợ Tàu, mà trước khi cô gái Tàu chưa khoác áo « đồ », Mỹ đã gá nghĩa một lần rồi. Lần đó chính Mỹ phải bỏ tiền bạc ra nuôi cô gái Tàu này, Mỹ đã có kinh nghiệm đắng cay về việc phải nuôi một cô gái Tàu như thế nào rồi.

Tiền bạc của Mỹ đã vào Hoa Lục trước khi bị nhuộm đỏ, như là đồ vào chiếc thùng không đáy. Các lãnh chúa tham nhũng thói nát bê bối chỉ dùng tiền của Mỹ làm giàu riêng, còn dân chúng Tàu vẫn mẫn kiếp sống tối tăm nghèo đói. Chính vì vậy, mà nước Tàu không thể tiến bộ nỗi, trái lại còn tạo cơ hội cho Cộng Sản phát triển mạnh mẽ.

Thấy rằng : không thể bị châm xuống chung với « Tàu vàng » được, nên Mỹ đã phải bỏ lục địa Á Châu, để đưa một số người Tàu còn xài được ra đảo Đài Loan, nhường Hoa Lục cho Tàu đỏ.

Chiếm được Hoa Lục, « Tàu đỏ » trở thành chị em với « Nga đỏ ». Nhưng Tàu trước sau gì vẫn Tàu,

Từ ngàn xưa Tàu vốn có đầu óc Đế Quốc, nhiều thế kỷ liên tiếp bị các nước Hung Hỗn xâm chiếm. Bởi đó dù theo chủ nghĩa Cộng sản, chịu khuất phục Nga lúc đầu, Nhưng trong thâm sâu thì người Cộng sản Tàu chỉ lợi dụng thế của Cộng sản quốc tế để làm chủ Hoa Lục, đồng thời dùng chế độ Cộng sản để cai trị dân Tàu, bắt người Tàu vào kỷ luật thép để mà sản xuất.

Thế nèn ngay khi vừa thành lập chế độ tại Hoa Lục, Cộng sản Tàu đã khung bố dân chúng một cách tàn bạo, giết thật nhiều, để bắt người Tàu bỏ đặc tính lười biếng muôn thuở. Đồng thời cố gắng về mọi mặt để vượt Nga.

Chính vì đó được thăm ý người Tàu Cộng sản, nên Nga đã không tích cực giúp người Đồng chí đó kỹ nghệ hóa xứ sở Tàu. Người Tàu cũng thấy, sau bước nhảy vọt, nước Tàu không những không tiến mà lại lùi, thế nên người Tàu đã khôn ngoan, bi tát bắt đầu bằng những gì mình có. Tức là tận dụng sức lực dân Tàu để phát triển nông nghiệp. Khi đã tạm vững về nông nghiệp rồi, Tàu mới đốt giai đoạn, không đi thẳng vào kỹ nghệ thực dụng, mà nhảy ngay vào lãnh vực sản xuất vũ khí, nhất là vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn.

Anh hưởng của việc Nga Tàu chống nhau

Biết rằng Nga chẳng bao giờ thành thật với mình, Tàu cũng biết mình chẳng đời nào thành thật khuất phục Nga, nên một mặt rỉn nhịn Nga, mặt khác âm thầm chuẩn bị tách khỏi Nga và ngầm bắt bồ với Mỹ. Trong 17 năm tiếp xúc với Mỹ, người Tàu rút được kinh nghiệm là, thực tâm của Mỹ vẫn quan ngại Nga hơn tất cả mọi quốc gia khác. Mỹ muốn Tàu tách khỏi Nga để làm cho tư thế của Nga giảm dần trên thế giới. Muốn thực sự tách khỏi Nga, muốn kỹ nghệ hóa nước Tàu, Tàu phải đi với Mỹ và nhờ Mỹ giúp.

Lợi dụng sự mâu thuẫn Nga Mỹ, Tàu đã đi lên với Mỹ, để rồi chính Mỹ đã lời tay cho Tàu về lãnh vực nguyên tử. Bác học đầu tiên về nguyên tử của Tàu vốn là người Tàu ở đất Mỹ, và nhà bác học này đã đem tài liệu nguyên tử từ Mỹ về Tàu. Và biết đâu Mỹ chẳng giúp phương tiện để Tàu thành lập lò nguyên tử nữa.

Sơ sánh giữa việc đi với Nga và đi với Mỹ, người Tàu cũng sản thấy rằng đi với Mỹ đỡ hơn là đi với Nga. Mỹ thì không cần chế độ này nọ. Chế độ nào cũng được, miễn là nước Tàu làm lợi cho Mỹ là đủ. Nhât là nước Tàu tuy bề ngoài huy chương thanh thế, nguyên tử nô rung trời, nhưng thực lực thì vẫn chỉ là một nước nông nghiệp chậm tiến không hơn không kém. Được cái rằng : chế độ Cộng Sản đã làm cho người Tàu có kỷ luật hơn, đỡ phải ăn bám vào Mỹ hơn. Tức là Cộng sản Tàu đã biến nước Tàu thành một thị trường tốt cho Mỹ, chứ không còn là một biển người ăn bám Mỹ nữa. Mỹ bắt đầu mê Tàu, cô gái già khó tính, kiêu kỳ, nhoi tự ái, nhiều tham vọng. Nhưng càng nhiều tham vọng càng dễ lệ thuộc vào phương tiện của Mỹ.

Sau khi biết chắc rằng Mỹ không bao giờ tiêu diệt chế độ Cộng sản tại Hoa Lục, giới lãnh đạo Trung Cộng đã yên tâm phát động công cuộc ly khai với Nga. Bắt đầu bằng lãnh vực lý thuyết, sau đó tố cáo Nga là phường đế quốc, là tay sai cho Mỹ. Tiếp đến là dàn quân ra biên giới để định án thua đủ với nhau.

Điều quan trọng hơn hết, là Tàu tích cực vận động các nước và các đảng Cộng Sản trên khắp thế giới để đứng về với Tàu chống lại Nga. Việc chống đối Nga Tàu càng mãnh liệt thì tư thế của Nga trên trường chính trị thế giới càng xuống giá. Các nước Tự Do, các nước Á Phi đều thấy rằng xã hội Cộng Sản không còn là thiên đường nữa mà là hỏa ngục.

Thất thế về chính trị, thua kém về kỹ thuật không gian. Nga tự thấy mình không còn là đối thủ của Mỹ nữa. Nga đánh phải sát cánh với Mỹ để mong duy trì ảnh hưởng ở trái đất, cũng bằng « kỷ nguyên thương thuyết hòa bình ». Đồng thời Nga hứa hẹn đầy Mỹ vào thế phải đánh nhau với TC.

Cuộc chiến tranh VN đã được Nga cho nỗi lớn, để rồi Nga thỏa thuận mời Mỹ trực tiếp đưa quân Mỹ vào Nam Việt, nhằm tạo ngòi nổ cho cuộc chiến tranh T. M. Theo kế hoạch của Nga, Mỹ đã vào cuộc chiến VN. Vòng đai quân sự xiết chặt lấy Hoa Lục. Đồng thời Mỹ thừa cơ cho nỗi những cuộc đảo chính quân sự ở khắp Á Phi, những nước mà Tàu đã đi được với chính quyền, đã tạo được ảnh hưởng lớn trong dân chúng, như Nam Dương, Cam Bốt, Algérie, Ghana...

Mỹ không dài gi đánh thắng vào Hoa Lục, Tàu Cộng cũng chẳng dài gi ăn thua đủ với Mỹ, dù bị Mỹ, bao vây, và hất cẳng ở khắp Á Phi. Tàu quay mũi dài vào việc đánh Nga. Một cuộc cách mạng văn hóa nổ ra, nhằm quét sạch cảnh thần Nga tại Hoa Lục. Đồng thời hâm dọa sẽ đánh thắng vào lãnh thổ Nga. Tức là Mỹ đương nhiên hưởng lợi,

Cuộc chạy đua nước rút

Sau khi Mỹ rầm rộ đưa quân đội vào Việt Nam. Người Nga mừng thầm rằng Mỹ trúng kế mình, đã

tích cực chi viện cho BV tăng gia chiến tranh, nhằm lôi Trung Cộng vào vòng chiến. Nhưng Mỹ lại cứ dậm chân tại chỗ, đánh Bắc Việt một cách hạn chế, đã vậy Mỹ cũng không nhằm chiến thắng tại miền Nam. Nga mỗi ngày thấy mình bị tiêu mòn kiệt quệ tại chiến trường Việt Nam, trong khi đó Trung Cộng cứ phây phây ra đó để chửi đồng và hỗ trợ để đặt cho Bắc Việt. Thậm chí đòn tiếp tế của Nga khi đưa qua Tàu xuống cho BV còn bị chặn cướp là khác.

Nga thấy bị hổ, vội vàng tạo ra hội nghị tại Ba Lê, nhưng Mỹ vẫn đứng đắn, dự hội nghị để tỏ thiện chí hòa bình. Rồi nhân cơ hội đó từ từ ngừng oanh kích miền Bắc, làm cho Tàu có cơ hội củng cố thêm thế lực tại BV, khi thế lực của Tàu đã tương đương với Nga rồi. Lúc đó Mỹ mới hô hoán lên rằng : mình bị kiệt quệ quá nhiều bởi chiến tranh VN. Phong trào phản chiến Mỹ lên ngút ngàn. Mỹ buộc Nga phải kiềm cách để cho Mỹ rút mau khỏi VN.

Nhung bây giờ thi muộn rồi. Nga không còn toàn quyền kiểm soát Bắc Việt nữa. Ngưng chiến lúc nào là Tàu sẽ đảo chính ở BV ngày đó. Thế là Mỹ có dịp khuyên cáo Nga rằng : Nga không thể giải quyết chiến tranh Việt Nam nổi nữa, muốn giải quyết chiến tranh VN Mỹ phải nói chuyện thẳng với Tàu. Mỹ đã làm chuyện đó.

Nếu để cho Mỹ giải quyết với Tàu, thi Nga phải ra rìa, cánh thân Nga tại miền Bắc VN bị làm thịt ráo trọi. Thế là Nga lo cuồng lên, lo mà không còn làm cách gì khác được, ngoài việc xuống nước với Mỹ, yêu cầu Mỹ phải bảo vệ quyền lợi của Nga tại miền Bắc, giữ giúp những cái đầu của các lãnh tụ thân Nga tại Bắc Việt. Thế là thảm.

Thảm hơn nữa, là Mỹ cứ tiếp tục chơi với Tàu để rồi rút quân từ từ khỏi Việt Nam, chẳng chịu chờ đợi đến lúc cuộc hội nghị ngã ngũ. Có nghĩa là Mỹ muốn « cục bộ hóa » chiến tranh VN. Cuộc chiến tranh đó chỉ còn lại là của người Việt. Với chiều hướng chiến tranh vô tận như vậy, rõ ràng là Nga không thể theo đuổi nổi, vì Nga ở quá xa Bắc Việt, mà Tàu thì ở sát nách.

Hòa bình không ngã ngũ, chiến tranh còn kéo dài ngày nào Tàu càng lấn Nga ở Bắc VN ngày đó. Cho tới một ngày nào đó Bắc Việt sẽ hoàn toàn đổi chủ. Tức là Á Châu này chỉ còn Mỹ Tàu mà thôi. Thật đúng với khẩu hiệu của Mỹ, người Á Châu giải quyết vấn đề Á Châu (Nhưng phải có Mỹ).

Cho đến giờ phút này, thi Mỹ đã chính thức cùng với Tàu chuẩn bị cho một cuộc họp thương đỉnh rồi. Nga cố dùng chiến tranh Việt Nam để làm cho cuộc gặp gỡ đó rắc rối cùng vô ích, thế nên Nga đành phải xuống nước, mời Nixon sau khi sang Trung Cộng, hãy đến thăm Nga.

(XEM TIẾP TRANG 56)



Người kịch sĩ trong vỏ kịch đài

Đời sống thanh đạm giúp ta trực tiếp với nhiều thứ, đặc biệt trực tiếp với thiên nhiên, trực tiếp với chân lý. Nhưng có điều đáng buồn là ở thời đại chúng ta những kẻ sống thanh đạm để trực tiếp với thiên nhiên, trực tiếp với chân lý (hay thiên lý cũng được) lại là những kẻ trên rặng dưới dế chẳng có tí mẹ chính quyền nào.

Ngược lại những kẻ có chính quyền, cầm mè chính quyền. Quyết tâm củng cố chính quyền, chao ôi cuộc sống của chúng xa thiên nhiên làm sao, xa thiên lý làm sao, và cách chúng đi đến chân lý phúc lâm thì theo đường vòng lượn lẹo còn thường thường là chúng đi ngược hẳn chiều với chúng ta, tỉ như :

Chân lý đơn giản của chúng ta—chân lý nào cũng đơn giản—là trong cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc VN này làm chó gì ra có kẻ thảng với người bại, chỉ dân tộc Việt Nam nói chung lụn bại. Chân lý đơn giản của chúng ta là dân chúng hai miền kết hợp lại chửi cha lũ để quốc đỗ với lũ để quốc tráng dương đóng vai những ngư ông thủ lợi. Nhưng lãnh tụ hai miền thi diều binh khêu tướng tiếp tục khơi sâu vết thương ô nhục làm băng hoại cơ thể dân tộc. Đồng bào miền Bắc bị nạn lụt, miền Nam gửi tiền gửi gạo, giới lãnh đạo miền Bắc «yêng hùng» tuyên bố không

thêm nhận, nhưng sau đó ra mặt lệnh cho các bộ đội của họ mỗi khi bôn tập đánh vào vùng nào thì ráng mà cướp về cho thật nhiều gạo để tiếp tế cho dân chúng miền Bắc. Điểm giả dối, lưu manh, lươn lẹo này quả thực lũ lanh tụ Cộng Sản là số zách, các lãnh tụ quốc gia nhà ta kém hẳn một bậc; cũng như về tham nhũng, thối nát trắng trợn lõa lồ thì nói quả đáng tội miền Bắc còn khuya mới qua mặt nỗi niềm Nam.

Một câu hỏi : Liệu chúng ta có thể lật ngược được thế cờ, nghĩa là thực hiện được thế hòa giải dân tộc, liên minh xi măng cốt sắt với các anh em Bách Việt cũ thành khối Đông Nam Á, khiến lũ đế quốc trắng, đế quốc đỗ huộc lòng phải đến với chúng ta trong thế tương kính ?

Cạc tôi nghĩ rằng được. Niềm hy vọng phát khởi từ bài viết «Tôi bắn Chu Tử» do chính Lê Công Th. kề, người đã nhận nhiệm vụ nhung ám sát hụt Chu Tử năm 1966.

Bài viết của Lê Công Th. Cạc tôi theo dõi từ đầu, nhưng thoát cũng chỉ tò mò mà đọc, ngoại giả hoàn cảnh chưa hội đủ điều kiện để lôi tia sáng liên tưởng. Chợt hôm đó mở tờ Sóng Thần số 22, trang 4 (ngày 17-10-71), xem tập ảnh lạ. Đó là hình con vạc già đã bị trúng tên của một tay thợ săn nhưng vẫn cố gắng xoải cánh bay về tồ với đám

con dại, nó đã cất tiếng kêu gào thảm thiết trước sự ngạc nhiên của lũ con. Dần chúng vùng này đã cù gác bắc thang lên bắt vạc xuống cứu chữa; hiện nay vết thương của mẹ vạc đã lành hẳn và tiếp tục kiếm mồi nuôi con.

Đời còn những chuyện như trên làm sao mà cấm chúng ta không lạc quan cho được ? Người kia khai giương cung bắn vạc, ấy là lúc ý chí quyết thắng lên ngoi. Mãi tên phóng ra pháp trúng đích xuyên ngang ức con vạc, ấy là lúc ý chí quyết thắng (hướng ngoại) được thỏa thuỷ dương dương tự đắc. Con vạc cất tiếng kêu thương mang theo mũi tên định mệnh xuyên ngang ức bay về với lũ con cất tiếng kêu gào thảm thiết (não có khác gì hồn ánh MẸ VIỆT NAM trong bao năm qua) chờ phút lưỡi hái tử thần tới gặt, thi cũng vào lúc đó con người hết động cơ hướng ngoại mà bắt đầu hướng nội với nỗi lòng trắc ẩn. Nếu trước đây bị rong động bởi lòng hiếu thắng phu du mà giương cung bắn vạc, thi giờ đây trong tâm hồn con người lại bừng lên ánh hào quang bất ngờ, đẹp muôn thuở của lòng trắc ẩn. Thế là bắc thang lên, triu mến con vạc xuống như ôm một chiến hữu mũi tên oan nghiệt bẽ gãy và gõ ra, vết thương được đắp thuốc băng bó.

Nó làm sao hết được niềm hân hoan của người dân vùng sau khi đã tận tình cứu chữa cho vạc mẹ ngày nay sáng sảng chiều chiều nhìn cảnh vạc mẹ xoè rộng và nhấp nhàng đi về trong không trung tiếp tục kiếm mồi nuôi lũ vạc con thơ ấu. Mỗi cảm thông rộng lớn, không còn phân biệt giữa người và vật mà là giữa sinh vật với nhau trong một vũ trụ hòa hài. Chính lòng xúc động về chuyện giữa vạc và người này mà tự nhiên tri Cạc tôi được mặc khải nhìn thấy khía cạnh bao dung hòa hàn của bài «Tôi bắn Chu Tử» do sách danh thủ phạm Lê Công Th. kể lại đang trên nhật báo của Chu Tử sau khi đã gặp cùng đám đạo với Chu Tử, tôi thấy thái độ của kẻ giết cũng như kẻ bị giết hụt tên thật là đạt đạo, thật là thiền. Cạc tôi bừng cảm thấy thực rõ người ở một điểm nào đó và tại một điểm nào đó là một trò chơi nhỏ bé của một hoàn cảnh khắc nghiệt do 1 bàn tay của thiên hóa chi đã bý lồng dàn cảnh. Màn kịch buông xuống phông cảnh cất đi, anh đèn tắt đi, người kịch sĩ trở lại với chính mình, con người muôn muở.

Già như ngày đó sau khi nhận bốn phát đạn Chu Tử chết, hoặc Chu Tử sau khi được cứu thoát bắn học tên cách trả thù chàng sát nhân bằng đũi mọi cách khắc nghiệt lui chiec chấn không có chuyện Lê Công Th. trực tiếp thuật truyện chàng bắn Chu Tử để cả hai cùng nhau tiếp dạy chúng ta một bài học về vai hè của chúng ta đã chết (hay đã phải) đóng trong mỗi màn kịch đài. Một lần nữa Cạc tôi xin nhắc nhủ hãy biết nhìn sâu vào lòng chúng ta mỗi khi vở kịch hạ màn để mà tự khám phá là chúng ta không thể không là người với lòng trắc ẩn với khát vọng một nền sống hòa hàn trong vũ trụ.

Gì thì chúng ta hãy nhìn một tí dù diễn hình khác của một người không chịu tính khí vai kịch của mình sau khi màn kịch đã hạ ; bà Ngõ Đinh Nhu ? Vở bi kịch đã hạ màn từ ngày đầu tháng 11 năm 1963 mà bà vẫn giữ rịt vai trò của mình. Bà thoát lòng lộn nguyên ruda, bà banh xác nói mỉa nhà Kennedy khi Kennedy bị ám sát, bà rêu rao sẽ viết lại hồi ký (viết bằng Pháp và

cơ), nghĩa là vai kịch chưa tinh kê lại lại vở kịch đã hạ màn. Tôi nghiệp, bà còn cay cù với vai trò phù du trong vở kịch đời quá xa. Rõ ràng thái độ viết hồi ký của bà khác hẳn thái độ của Lê Công Th. Trường hợp họ Lê là trường hợp của người đã hoàn toàn tinh mộng bình tĩnh kê lại giấc mộng. Trường hợp của người đã thoát khỏi luân hồi ngồi kề lại 1 kiếp luân hồi, trường hợp bà Nhu hồn trời tinh linh còn nặng chĩu bão tố sấm, sét của Nam Sản si, nghiệp chướng.

Rồi cô con gái yêu của bà mất vì mộ tai nạn xe hơi. Tất cả những khổ đau chồng chất đó đều ngầm chứa tác dụng muôn lay tinh bà khỏi vai trò một bi kịch đã hạ màn từ lâu rồi. từ ngót mười năm lận.

Bao chí gầu đầy lại một dịp nhắc đến tên bà nhưng chỉ đề loan báo một tin bất hạnh khác : bà bị mất trộm ở Rome.

Quân giao đã dập vỡ cửa kính vào lọt trong nhà ấm nhẹ đi một số đồ nữ trang của bà trị giá sơ sơ 32.000 Mỹ kim (khoảng 12 triệu bạc VN bi giờ.) Và nghe nói đã từ lâu bà tái giá với một chàng sinh viên trẻ người Anh nào đó, và chàng SV có thể là đào mỏ này đã giúp bà sáp hoà tất xong tập hồi ký. Thế giới Tây phương bức thây của bạo động họ chỉ hoan hỷ tiếp nhận những hồi ký của bậc thầy họ thôi : hồi ký Churchill, hồi ký De Gaulle, hồi ký Krushchev, hồi ký Johnson... Hồi ký của bà tung ra giữa đám rừng sách vở Tây Phương chắc chắn cũng sẽ lạc lõng như chính bà vẫn ngồi sống giữa rừng người Tây Phương đó. Bà hãy trông gương Hồ Chí Minh. Già Hồ đã đầy dân tộc này vào mè hồn trận để làm vật thí nghiệm cho một hỏa ngục gồm bom đạn đủ loại của đủ các nước Nga, Mỹ, Tàu, Tiệp Khắc. Với dân tộc này, tôi Hồ đáng lẽ chỉ đáng từ mả phanh thi, nhưng công Hồ với thế giới Cộng Sản quả đắng đúc tượng vàng đặt trong điện Cần Linh. Ấy vậy mà khi Hồ chết có thằng quốc trưởng Cộng sản chó nào thèm đích thân đến phủng điếu đầu. Chính Hồ C Minh còn thể nói chi đến tập hồi ký của

bà Nhu. Tôi nghiệp cho Bà, còn người không chịu tinh mộng !

Thế còn ông Thiệu với chúng ta thì sao ? Câu chuyện hiện tình nóng hổi của đất nước ! Thi ông Thiệu với chúng ta cũng đương thủ vở đáy thoi. Chàng thiện xạ giương cung bắn con vạc, chàng Lê Công Th. hung hăng đi tìm Chu Tử xá cho bốn phát súng trước đây, ông Thiệu giờ đây còn đương say mê với ngày bầu cử độc diễn vừa qua, báo chí chúng ta mồm loa mép giải, dân chúng, sinh viên học sinh, thương phe binh xuống đường tung bùng. C.I.A chạy long sòng sọc trong hậu trường chính trị, chúng ta đều đương thủ vở cả đáy các cự a.

Nếu hiểu triết ra biết là mình đương thủ vở, ấy là mình đã tinh mộng được một nửa rồi. Con vạc bị thương đã được dân chúng bẻ gãy mũi tên oan nghiệt và săn sóc cho lành vết thương, Lê Công Th. đã rất thiền, kề lại chuyện giết hụt Chu Tử cho Chu Tử nói riêng và đọc giả Sóng Thần trong toàn quốc nói chung cùng nghe. Ông Thiệu sửa soạn ân xá cho 4.000 can nhân sắp ban hành nhiều biện pháp cởi mở báo chí. Very good ! Very OK !

Chúng ta hãy nhau đà mà thừa thảng xông lên cõi lay gọi ông Thiệu tinh khôi vai kịch bạc bẽo mà ông còn đương đóng. Hãy cố, hãy cố giúp ông sau khi nhậm chức thành lập được một tân nội các tập hợp được viễn mẫn ý lực dân tộc để hành động cấp thiết cứu lấy quê hương. Sau ngày ông nhậm chức hãy thay đổi quốc ca đúng như Chu Tử đề nghị. Bài ca đầy máu lửa hãy gửi recom andé giả lại Lưu Hữu Phước ngoài nó, thay vào bằng bài Chung khúc «Việt Nam ! Việt Nam !» (trong trường ca Mẹ Việt Nam) của Phạm Duy, hay bài «Việt Nam Minh Châu Trời Đèo.» của Hùng Lân.

Ông Thiệu ! Ông Thiệu ! Lai tinh ! Lai tinh ! Chúng ta cùng giờ một trang sử mới. Lẽ cố nhiên vẫn còn phải thủ vở (Còn sống tức là còn phải thủ vở) nhưng ít nhất chúng ta cũng thay được vở kịch khác không quá bi hài, phi lý, lõa lồ, bệ rạc, vô liêm sỉ như vở kịch này



Hôn nhân 30 năm nữa

TÊ ĐÊ (viết theo The Future Shock của Alvin Tofler)

Chỉ còn hơn 20 năm nữa thế kỷ 21 đã bắt đầu và tại những nước kỹ thuật tân tiến đời sống càng ngày càng thay đổi mau, gấp rút hơn, nhất là trong tình yêu. Vì thế hàng triệu đàn ông đàn bà bây giờ đã bắt đầu áp dụng một chiến thuật mới họ cho là hợp lý vẫn «tồn cõi» được: Thay vì lựa chọn, tìm kiếm một hình thức gia đình mới có vẻ «bà bối vô tổ chức», họ vẫn lấy nhau theo qui ước và cố làm cho đời sống hôn nhân chạy đều không trục trặc, và nếu lấy nhau rồi 2 người bạn đồng hành này mới thấy là họ có quá nhiều điểm khác biệt, không thể cùng nhìn về một hướng, thì họ cứ việc vui vẻ bình tĩnh chia tay nhau «đường ta ta cứ đi... tìm bạn đồng hành mới».

Vì giây liên lạc giữa người với người càng ngày càng trở nên loáng thoáng, phơn phớt nên con người lại càng điên cuồng đi tìm tình yêu, nhưng sự mong đợi tình yêu kéo dài trong thời gian cũng đã hay đổi. Những cuộc hôn nhân theo qui ước đã chứng tỏ nó thất bại trong việc khiến hai kẻ vợ chồng yêu nhau mãi cho đến ngày trở về với Chúa theo lời thề bên bàn thánh khi đeo nhẫn cưới cho nhau. Vì thế ở thời đại mới này, hai vợ chồng cứ việc lấy nhau mà không

trông đợi ở tình yêu trăm năm, và mọi người cũn sẽ vui vẻ chấp nhận lối hôn nhân tạm thời. Họ cũng biết rằng nếu hai vợ chồng khác nhau quá, họ có thể già từ nhau vui vẻ, không phiền toái, không ngạc nhiên, dễ dàng hơn cả mệt mỏi cho tới khi một trong 2 người chết. Sở dĩ có tình trạng «ổn định» như vậy vì cả hai người đều đã có kinh nghiệm, đã cùn chắn và lấy nhau vào tuổi đó phải đã tìm thấy ở nhau những điểm hợp nhau nhất.

Quỹ đạo hôn nhân

Với thế thức hôn nhân tạm thời càng ngày càng trở nên thông thường, chúng ta sẽ «đưa ra» một người không phải căn cứ vào tình trạng ổn định hiện tại mà định danh theo «ngành nghiệp» hôn nhân hay nói một cách khác theo quỹ đạo hôn nhân. Quỹ đạo này được tạo thành bởi những quyết định họ có trong những khía cạnh quan trọng của đời họ.

Đối với đa số thì chẳng đường đầu tiên tới tuổi thanh xuân, khi con người bắt đầu bước «hôn nhân thí nghiệm». Bây giờ các nam nữ sinh viên đại học Anh Mỹ đã bắt đầu sống như vợ chồng với nhau theo lối hôn nhau thí nghiệm này trong khoảng thời gian ổn định là từ 3 tới 18 tháng.

Trong quá khứ, áp lực của xã hội cũng việc thiếu tiền khiến nhiều người không thi hành được cuộc thí nghiệm này. Trong tương lai cả hai điều này sẽ biến mất và hôn nhân thí nghiệm sẽ là bước đầu cho «ngành» hôn nhân tạm thời, và chắc chắn sẽ có nhiều người theo.

Quãng đường quan trọng thứ hai của đời người trong tương lai sẽ xảy ra khi cuộc hôn nhân thí nghiệm kết thúc. Lúc bấy giờ các cặp vợ chồng có thể chọn đường lối hoặc chính thức hóa «nối quan hệ bình thường» của họ để cùng ở bên nhau bước vào giai đoạn sau, hoặc cùng chấm dứt cuộc thí nghiệm này và mỗi người lại đi tìm người cộng tác mới. Dù trong bất cứ trường hợp nào, họ có thể cùng quyết định có hoặc không có con, nuôi hay mua nhiều con nuôi, và hoặc tự tay giáo dục nuôi dưỡng chúng hoặc phân chia cho những người làm nghề nghiệp cha mẹ. Giai đoạn quan trọng thứ ba trong «ngành» hôn nhau sẽ tới khi trẻ con iới tuổi trưởng thành và rời gia đình. Thời gian hết còn được làm cha mẹ này đã khiến nhiều người buồn, nhất là đàn bà, cảm thấy mình không còn là «người có duyên cờ chính đáng nữa khi những đứa con đã ra đi hết.

Nhất là trong tương lai, tuổi trẻ lại còn rời bỏ mái gia đình sớm hơn nữa, dù là để lập gia đình hay không, do đó chúng ta có thể tiên đoán rằng từ 35 tới 40 tuổi lại là một ngã rẽ cho nhiều cặp vợ chồng, và đa số bước tới, hôn nhân lần thứ ba vào giai đoạn này. Cuộc hôn nhân này sẽ mang lại một đời sống chung dài nhất không bị ngắt quãng trong cuộc đời của hai người tức là từ cuối thập niên ba mươi cho tới khi một trong 2 người chết. Sở dĩ có tình trạng «ổn định» như vậy vì cả hai người đều đã có kinh nghiệm, đã cùn chắn và lấy nhau vào tuổi đó phải đã tìm thấy ở nhau những điểm hợp nhau nhất.

Đời sống gia đình còn phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng thứ tư nữa, đó là lúc họ đến tuổi lưu tri. Họ sẽ có những thú tiêu khiển, những hoạt động, những thói quen hoàn toàn khác hẳn lúc còn làm việc, nên họ phải qua một giai đoạn chuyển tiếp thật là khó khăn; và có thể trong thời kỳ này 2 vợ chồng sẽ «giả từ» nhau để chọn một người bạn đường mới có những hoạt động, những thú vui hợp với mình hơn lúc về già.

Nhu cầu tự do

Trong một thế giới mà hôn nhân chỉ có tính cách tạm thời hơn là trường cửu, những sắp xếp trong gia đình đầy màu sắc khác biệt nhau và những kẻ đồng tình luyến ái được chấp nhận thì dĩ nhiên bộ mặt thế giới lúc đó sẽ hoàn toàn khác hẳn bây giờ. Trong thời hiện đại, dù là con trai hay con gái, ai cũng đều mong kiếm được người bạn đường chia sẻ cuộc đời với mình tới lúc mãn chiều xé bong. Trong tương lai, tình trạng «độc thân» sẽ không còn bị thiên hạ bàn ra tán vào, sẽ không bị coi là một tội lỗi với xã hội, với tổ tông, và những cặp vợ chồng xung khắc nhau sẽ không còn là

những tù nhân chung thân trong trại giam hôn nhân» nữa. Nếu họ có con thì việc ly dị cũng chẳng khó khăn gì, miễn là dân xếp được việc cung cấp tài chính cho nó tới tuổi trưởng thành. Hôn nhân do đó sẽ trở thành «thời gian của những kẻ yêu nhau và còn muốn ở với nhau», khi thời gian này chấm dứt, họ toàn quyền tự do ra đi.

Với thứ tự do này, chúng ta sẽ thấy trong tương lai sẽ có những cặp «yêu nhau» không đồng trang lứa tí nào. Ông già sẽ cưới những cô tuổi choai choai, và bà già sẽ «trước đèn» với các cậu thanh niên mới lớn. Người ta sẽ không để ý đến sự cách biệt tuổi tác, mà là tìm ở nhau những giá trị và những cái khoái ở đời có thể bồi túc cho nhau.

Trẻ con được nuôi dưỡng trong khung cảnh xã hội «siêu kỹ nghệ hóa» đó sẽ trở thành một nhóm liên hệ với nhau giống như anh chị em họ gần hoặc anh em cùng cha khác mẹ bấy giờ vì những cuộc hôn nhân tạm thời và tiếp diễn đều đều của bố hoặc mẹ chúng đã tạo nên tình trạng này. Chúng có thể dễ giúp đỡ nhau hơn trong lúc khó khăn vì còn dinh lì lì máu mủ, nhưng lại đưa ra một vấn đề phức tạp khác là liệu chúng có được lấy nhau không khi mà có giây liên hệ máu mủ quá gần như vậy?

Giây liên lạc giữa trẻ con và gia đình trong tương lai cũng sẽ thay đổi rất nhiều và bố mẹ cũng còn rất ít quyền lực và ảnh hưởng đối với con cái.

Với đà sống vội vã và thay đổi nhanh chóng này sẽ có hàng triệu người cả đàn ông lẫn đàn bà khiếp đảm, hoang mang không biết đổi phô ra sao với lối sống mới như vậy nếu họ không sửa soạn tâm tư để tập quen dần với những thay đổi «đột sống mới» hiện tại và hình ảnh một xã hội «Siêu tự do» như trên sẽ không còn là một việc súng sót làm họ bất tỉnh nhân sự nữa.



Lời Dâng

André Gide viết về Tagore: «Tôi cảm thấy nhỏ bé trước Tagore như Tagore cảm thấy nhỏ bé trước Thượng Đế.»

Trước Noel, SÁNG TẠO sẽ phát hành **LỜI DÂNG** của R. Tagore, **ĐỒ KHÁNH HOAN** dịch, in mỹ thuật trên giấy croquis, bìa do họa sĩ **HỒ THÀNH ĐỨC** trình bày. Đã đọc **TÂM TÌNH HIẾN DÂNG** thì không thể không đọc thi tập này. Độc giả yêu thơ có thể gửi mua trước (giá 250 đồng) theo địa chỉ:

Ô. DOĀN QUỐC SỸ 338/60B Thành Thái, SG.5
Nhà xuất bản sẽ gửi bảo đảm đến địa chỉ độc giả trong thời gian sớm nhất.

Hồi hộp

Chưa bao giờ các ông Thẩm Phán Tối Cao lại cho bà con hưởng những phút hồi hộp nghẹt thở như vậy. Các ông và phòng nghị án vào hồi 12g 15 phút trưa ngày 19-10-71. Các ông ngoài cô gọi với ra : «chiều nay 6 giờ Đại Hội Đồng tái nhom. Em rán chờ !»

Sáu giờ chiều. Các ông vẫn ở trong phòng nghị án. Chín ông nghị đi nghị lại, nghị tới nghị lui, sáu giờ chiều vẫn chưa xong. Lại có lệnh ban ra ; Em rán chờ ! trưa mai tới coi kết quả !

Thiết hồi hộp quá sức. Bản án càng được ngâm lâu càng chứng tỏ là nó quan trọng. Sao lại không? Các ông chỉ cần phán một tiếng à ông Thiệu và ông Hương, hoặc sẽ làm Tổng Thống phó Tổng Thống, hoặc sẽ bay ! Một câu phán của các ông nó nặng nề như cả 1 khối vàng, và giá trị cũng tương đương như vậy. Lần được nó ra khỏi cửa miệng cũng là cả một chuyện vất vả rồi !

Điều khiến người ta thắc mắc nhất là trong thời gian nghị án đó, các ông Tối Cao làm những gì ? À, chuyện này không thể biết được. Luật đã cấm các ông thẩm phán tiết lộ các điều bàn cãi trong phiên họp mật đó. May ra 10 năm sau, biến đã biến thành ruộng dâu, có ông thẩm phán hồi hưu nào vui miệng, vô tình nói ra thì may ra bà con mới biết được.

Bà con vẫn tiếp tục thắc mắc : vậy chờ trong thời gian nghị án đó các ông ở luôn trong phòng hay có đi đâu không ? Theo thủ tục của các tòa án đại hình thì các cuộc nghị án phải không được ngắt quãng (sans desurparer). Không biết Tòa Tối Cao có theo thủ tục đó không. Vậy các ông thẩm phán ngồi thảo luận với nhau suốt từ 12g trưa bữa trước, tới bốn giờ chiều bữa sau, trưa có về ăn cơm không ? tối có về ngủ nhà không ? Có ai tới thăm nuôi «tiếp tế» thức ăn cho các ông không ? Đêm các ông ngủ bay là thức để nghị án tiếp ? Cả chín ông đều thức để nghị án hay luân phiên nhau. 8 ông ngủ một ông thức nghị án một mình để cho cuộc nghị án không ngắt quãng ?

Trăm phần trăm

Cuộc bỏ phiếu ngày 3-10 đã mang tới cho T.T Thiệu tỷ số đặc cử 94,36 phần trăm. Hoan hô thành công tháng mười. Ra đỡ nhà nước hát, vừa hát vừa cười.

So sánh với trình độ dân bản xứ thì tỷ số 94,36 phần trăm đã là cao lắm. Tuy nhiên ông Thiệu vẫn chưa cao bằng cụ Diệm. Tỷ số cao nhất mà cụ Diệm đã đạt tới là 98 phần trăm. Nhưng ta cứ yên tâm sẽ có lúc T.T Thiệu sẽ qua mặt cụ Diệm.

Bây giờ so sánh với nước ngoài.

Trước kia tỷ số đặc cử cao nhất là của bạo chúa đế Stalin. Năm 1950, cuộc bầu cử đã mang tới cho Stalin tất cả 31.452 phiếu

sinh tử phu

ÔNG ĐẠO CÁY

Thắc mắc sau cùng là : «Làm gì mà làm lùn thế ?»

Cái đó chỉ có trời biết ! Trong thời gian nghị án nếu có ai có hận hạnh gặp 9 ông chánh án, thì những người đó cũng có thể biết, giống như trời, ta gọi là thay mặt trời.

Có một điều là 9 ông thẩm phán đã thành công. Người ta vẫn tưởng rằng 9 vị sẽ họp phiên tòa 19-10 rất lẽ, nghe các phe tranh biện xong, «vì vị vô nghị án ba phút ra liền.

Bây giờ quí vị lại ngâm том mấy ngày. Vậy là đủ cho bà con khâm phục rồi. Phục rằng : «các ngài có nghị án thật !» Qui hóa quá !

cử tri ở đơn vị Moscow. Nhưng ra khỏi thị trấn Moscow thì số phiếu của Stalin trút xuống chỉ còn có 99,8 phần trăm thôi.

Hầu hết các cuộc bầu cử ở Nga đều là độc diễn. Các ứng cử viên cứ nắm nhẹ ngõi cũng có thừa số phiếu để thắng. Vậy mà cũng có những ứng cử viên rất nóng nảy, bồn chồn. Thủ dù như tiều thuyết gia Leonid I. Sobolev, năm 1970 đã ứng cử dân biểu vào Sở Việt Tối Cao (gần giống quốc hội ta). Nhà văn Sobolev được 97,85 phần trăm số phiếu, mà vẫn chưa hài lòng. Ông ta tức giận tuyên bố : «Có 2 triệu 335 ngàn 692 cử tri ủng hộ tôi ! Tốt ! Nhưng tại sao lại có 4500 cử tri chống lại tôi ? Tại sao ?»

Nếu Sobolev ứng cử trễ một năm, ông ta đã học được mấy danh từ «phường đối lập gian manh, vô trách nhiệm...» để gán cho 4.500 cử tri đảng ghét trên.

Ở Nga thì vậy. Ở một xứ Cộng Sản khác là Albania, chủ tịch Hoxha đã đạt được tỷ số đặc cử kỷ lục vào tháng 6 năm 1962. Kỷ bầu cử đó, Hoxha đã đạt được tỷ số tín nhiệm là 99.995 phần trăm. Tỷ số cử tri đi bầu cũng vĩ đại lắm trong số 889,882 cử tri xứ Albania, chỉ có 7 người ngủ nhà quên đi bầu ! Albania là một xứ Cộng Sản nhỏ xíu ở bờ biển Địa Trung Hải đang nổi tiếng vì là nước Cộng Sản Âu Châu duy nhất, theo Mao chỏng Nga.

Kỷ lục của Hoxha đã bị đánh bại một cách thảm thương vào 4

tháng sau ! Ngày 8 tháng 10 năm 1962 trong cuộc bỏ phiếu ở Bắc Hà, chủ tịch Kim Nhật Thành đã đặc cử với tỷ số 100 phần 100 ! Chủ Kim Nhật Thành còn giữ kỷ lục đó lâu, trừ khi các máy tính của các Trung Tâm Thông Tin Tuyền Cử cộng tài quá, đến mức có vị T.T tương lai nào đó đặc cử trên 110 phần 100 ! Ma chuyện đó có thể xảy ra lắm ! Ở vài Tỉnh nước ta thời cụ Diệm có khi số phiếu bầu đã nhiều hơn số cử tri kia !

Năm 1965 ở Ai Cập suýt nữa thi T.T Nasser phá kỷ lục của Kim Nhật Thành. Ông Nasser đã đặc cử với tỷ số là 99.9991 phần trăm số phiếu của cử tri đoàn gồm 65 người !

Tất cả các tỷ số gài trên đây là sự thật, bần đạo không dám bịa lừa (sự vi phạm điều 28 qui chế bao chí). Những con số đó là do ký giả Steve Harvey trưng ra trong số báo Los Angeles Times ngày 4-10 nghĩa là đúng một ngày sau khi ông Thiệu đặc cử ở VN !

Trong nhật báo Sóng Thần bắn đao đã dẫn chứng rằng tỷ số phiếu bầu cao không chứng tỏ uy tín và tài năng của người đặc cử. Ở Mỹ, vị tổng thống đặc cử với số phiếu cao nhất là Johnson (61,1%) lại là vị Tổng Thống bị chửi nhiều nhất, đến nỗi phải khóc mà rút lui, không ra ứng cử nữa (đảng khen ở chỗ ông Johnson có vẻ còn liêm sỉ để rút lui). Còn vị tổng thống vĩ đại của dân Mỹ là Abraham Lincoln thì lại đặc cử với số phiếu hụt hót là 39,9% ! Vậy mà Lincoln vẫn được coi là vĩ nhân của thế giới !

Một điều tỷ lệ thuận với số phiếu tín nhiệm là mức độ độc tài. Xem các con số bên trên thì Hoxha ở Albania độc tài hơn Nasser ở Ai Cập, và Kim Nhật Thành ở Bắc Hà độc tài hơn Hoxha. Xứ Cộng Sản bao giờ cũng độc tài, cái đó là cái chắc, và càng độc tài, thì tỷ số đặc cử càng cao, ở Bắc Hà đến bà má của Kim là bà cụ Kim Kang Ban Sok cũng được cả nước suy tôn là «Mẹ dân tộc !», xem thế thì đủ biết chế độ Bắc Hà ra sao !

Ở nước ta là nước dân chủ tự do, có Mỹ làm chứng, tất nhiên không có vụ độc tài được. Vậy tỷ số đặc cử tỷ lệ thuận với cái chi ?

Đối với nhà báo thì có một vài con số có ý nghĩa : Năm 1967, ông

Thiệu đặc cử với số phiếu 34,8 phần trăm, báo bị tịch thu lai rai, vì chưa có quy chế bảo chí. Năm 1971, ông Thiệu đặc cử với tỷ số 94,36 phần trăm rồi, kỷ lục về tỷ số đặc cử với tỷ lệ thuận với cái chi ?

Nghệ thuật săn vợ

Số đời tuần này có chủ đề là nghệ thuật săn chồng. Bần Đạo làm chuyện ngược đời là bàn về nghệ thuật săn vợ.

Số là người ta thường ví các ông Phó Tổng Thống với các bà vợ, ta theo tiếng Mỹ mà gọi là vợ Veep.

Mà săn thử vợ đó mới thiệt khó !

Ví dụ năm 1967 ông Thiệu đã chọn ông Trịnh Quốc Khanh làm Veep. Sau, ông Thiệu lại bỏ ông Khanh mọc nối với ông Kỳ. Kết quả là bảy giờ, năm 1971, cả ông Veep Kỳ lẫn ông Veep Khanh liên kết nhau chống ông Thiệu. Mà ông Thiệu lại đi tìm Veep mới là Trần Văn Hương với Trần Thiện Khiêm. Không biết tới năm 1975 thì thái độ của ông Hương và ông Khiêm với ông Thiệu sẽ ra sao !

Ta chọn Veep khó mà Mỹ chọn Veep cũng khó, năm 1968 ông Nixon mời ông Agnew làm Veep. Ba năm nay Agnew đóng vai nâng bi sủa túi rất tài, khi báo chí, các đài TV đua nhau lại chửi Nixon thì Agnew lớn tiếng đả kích báo chí và tài phát thanh, phát hình. Bỗng dưng Agnew đưa đầu ra chịu hứng hể: các búa dù của dư luận thế mạng cho Nixon. Chuyện đó chẳng khác chi chuyện Việt Nam, năm 1967 ông Kỳ và ông Loan chưởng mặt ra đương đầu với các cuộc xuống đường của Phật giáo, đòn áp thẳng tay, còn ông Thiệu cứ ung dung ngồi phía sau. Kết quả là bảy giờ ông Kỳ cố quay ra đổi lập với ông Thiệu, cho mưu sĩ tới mọc nối nhà chùa, nhà chùa không cho nối. Nhà chùa còn chè ông Kỳ chổi chánh» quá trễ.

Tinh nghĩa tao khang bao giờ cũng đáng quý. Nhưng chuyện tham phủ phu bàn không phải là chuyện lạ.

Vì vậy các ông Tổng Thống mới thay đổi Veep (do chữ Vi Pi, viết tắt Vice President). Năm nay đang có tin đồn Nixon sẽ thay Veep vào kỷ bầu cử tới. Hai người được coi là có thể lợi vào mắt xanh của Nixon,

một là Robert, Cole lãnh tụ đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội Mỹ, người thứ hai, sáng hơn nữa là John Conally, tổng trưởng ngân khố. Ta hy vọng sẽ thấy Mỹ bị Việt hóa, năm 1972, ông Veep Agnew sẽ ra tranh cử với ông Nixon, rồi sẽ rút cho Nixon đặc cử !

Theo ý kiến lý thuyết gia Lý đại Nguyên thì để tránh tình trạng ly dị giữa ông Chánh với ông Phó, và hợp thức hóa các vụ lụ: độc giả định, ta nên theo lối bầu cử ở Mỹ hồi 1798. Khi đó Mỹ bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống đơn danh và chung một lần. Anh nào nhiều phiếu (Washington) thì đặc cử, anh ít phiếu (John Adam) làm phó. Như vậy 2 ông chánh phó vừa tranh nhau từng phiếu gát gao, xong lại hợp tác với nhau, rồi 4 năm sau lại tha hồ chửi nhau để tranh cử, bầu xong thì lại hợp tác.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kế
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Xứ Sở (VN). Dồi
đào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữ : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Giả Định, Tô
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bồi sinh lực răng. Giả chửa
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quęo (cua), Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 500
Nước 35\$ sấp lên...



của
TIỀU BA

Đến Huế, miền đất có sông An Cựu nắng đục mưa trong mà quên cái đệ nhất thủ là ngủ đò thi du khách vẫn còn chưa biết gì về Huế.

Tí như Saigon có Ngã Ba, Ngã Năm, Chị Khanh, Chị Tình, Huế cũng có năm ba nơi tha hồ du khách mây mưa cho thỏa chí. Nhưng nếu du khách chỉ «đi» trên bộ như sang Cửa Ngang hoặc lên Cầu Kho Rèn để làm cái thú rất người «nhất dạ đế vương» nơi cổ đô thì quá yếu.

Du khách phải «đi» bồng bềnh trên sông nước lô xô giữa giòng sông Hương mới đạt đến mức khoái cảm 91, 51, / được. Nằm trong con đò, lắc lư theo nhịp con nước vỗ vào mạn thuyền lúc đó mới biết cái làm sao bao khách tình lang đã mê mệt xứ Huế; Không nỡ dứt áo ra đi.

Làm văn nghệ

Xin tắt cả những nhà thơ nhà văn đứng với nghĩ ba cái chữ «màn văn nghệ» là lúc thi hứng ào àt vẽ dăm bài thơ, viết dăm ba câu truyện. Làm văn nghệ đây chỉ là 1 tiếng lóng nghe cho ra vẻ, kỳ thật nó chỉ có nghĩa vắn vẹn là «cái một cái».

Ba cái chữ «làm văn nghệ» không phải do người viết sáng chế cho đẹp, nhưng đó chính là tiếng chuyên môn do những o con gái làm ăn trên đò Huế xài từ lâu lắm rồi. «Làm văn nghệ», nghe cũng tinh tú lầm đấy chứ. Nếu du khách là một người từ Saigon đến, nghe o gái Huế đứng đợi dưới hàng cây đoát bờ sông Huỳnh Thúc Kháng hỏi nhẹ «anh đi đò không? Làm văn nghệ rồi về» thì cố nhớ cho đò là một câu mời mọc khéo léo đấy?

Bước chân xuống đò

Bờ sông Gia Hội tập trung cả hàng trăm chiếc đò. Bè ngoài những chiếc đò trông thật tồi tàn, tối tăm làm du khách có thể ngần ngại. Không biết ở trong đò có tiện nghi, mát mẻ như trong nhà chị Khanh An Nhơn hay khách sạn Ma Hat Tân ở Sài gon không? Có dơ bẩn không? Chật chội như vậy «hành hiệp» sợ say sóng thì mất vui.

Ngủ đò đêm trung thu trên sông Hương

Nó là giá của một lần «lâm văn nghệ» còn giá ngủ tại đò sau khi lâm văn nghệ suốt đêm thì tiền thuê đò phải trả từ 500 đến 700 đồng. Nếu lại còn lưu con gái dưới thuyền để tiếp tục «sáng tác» qua đêm thì phải lốn từ 2 đến ba nghìn.

So với sinh hoạt bạn hàng Saigon, hàng họ như vậy cũng phải chăng đó chờ! Chỉ có khách lạ chưa quen mới dễ bị bịa, du dương một đêm có thể mất đậm bảy ngàn là thường.

Hàng họ thế nào?

Trên thế giới từ Hoa Kỳ, Pháp, đến Nhật, Đài Loan, họ hàng đều mắc mỏ. Giá từ 8.000 đến 10.000 Yen mỗi kiều ra được một «ghế» ra hồn. Khu Peitou của Đài Loan, sinh hoạt tự do dưới sự quản trị của chính quyền cũng phải thâu đến 400 Đại Tệ (NT) mỗi một phứa vì hàng họ «de luxe».

Nhưng những kè «đá» bao năm từng lè gót nơi quê người đều cho rằng k'Lông đâu bằng V.N, vừa rẻ lại vừa tốt. Điều đó thật chí lý. Nhưng Saigon ẩn chơi vung vút nên có o nào thơm đều đồ dồn về Saigon mòn ăn hết trời nên ở Huế khó kiếm được o nào xinh xắn, đúng tiêu chuẩn. Chỉ có một loại sần sần như nhau, dưới mức trung bình một chút.

Ôi mà thôi, khách đang túi thi xá gi chuyện đó. Miễn khi đang lúc du dương có nàng đừng dừng đở như em gái Saigon dở bảo ra đọc hay vừa làm văn nghệ vừa hát cải lương, hò mái nhì là được rồi.

Đò tốt ở Huế hiếm lắm. Tháng đôi lúc du khách muốn «đi trên bộ» thì rảng tốn hai trăm bạc để xích lô cho họ đạp lên đến Cầu Kho Rèn hay qua bến cầu Ngang trong thành nội họa may. Đì đò tìm ra một o lố cối nhưng không hút cầm lê phi pháo hoặc búi tóc củ hành là cũng khá lầm rồi.

Thôi thì «tối lửa tắt đèn» mèo nào như miu này cho được việc.

Mà được việc thật, nhiều o con gái, hàng họ khi bóc ra như một trái cam trông có đến nỗi gì. Khách đi đò thường cũng thuộc loại dễ tính, hơn nữa khi con heo lồng nổi sóng thì có trời can nói. Thời thì «cùng liều nhắm mắt đưa chân».

Gió mát trăng thanh

Giao kèo bằng tay giữa mụ chủ đò với khai chung xuôi, khách có thể lừng lững xuống đò.

Chủ đò dọn phòng, trải nệm, rũ khăn, cung cấp cho khách đay đủ nệm gối với một khay trà. Trông đay con mắt. Khách ngồi trước mũi thuyền có thể nhâm nhi vài ly trà ngâm trăng vắng vặc trên cao vừa nghe mái cheo khuê nhịp từ từ trôi ra giữa dòng sông.

Trước kia, thời ông Diệm, các con đò được quyền cheo suốt lèn trèi khúc sông Cửu Linh Mụ, khách có thể làn tho ngâm trăng chay giờ «lâm văn nghệ». Nhưng nay, tất cả các con đò đều bị giới hạn di lại nên khách chỉ có thể được đưa ra khúc sông ngã ba giữa bến Hoa Việt, Tòa Khâm và Cồn Hiền, rồi chủ đò phải chống đò lại tại đó.

Khi đó nau im giữa giòng, mụ chủ mới cất cao mụ không nhường bô nữa.

giọng ơi ơi kêu tên một đò «Kho chừa» đem hàng hổ đến. Năm phút sau, hàng họ lên đò, khách có quyền xem qua mặt hàng, nán móm hàng coi có được không rồi mới giữ hàng lại. Nếu hàng quá yếu, thiếu tiêu chuẩn khách có thể từ chối, hàng họ sẽ được dời đi ngay, thay thế vào một món hàng khác bắt mắt hơn.

Thường thì phút chọn lựa này qua rất mau vì khách cũng không muốn mất thì giờ. «eng ơi eng đóng cửa già then tắt đèn đi ngủ», Thế là cửa «đóng cửa già then tắt đèn đi ngủ», hai kè dâng tú khép lại, trang sáng lọt qua song, hai kè dâng tú «lâm văn nghệ». Con đò bập hồn vui thú làm sao. Xong xả, nếu khách thấy chán chưa mỏi gối, lui lên cõi cõi dầy thi cứ việc, «om» cô nường vân «nghe» lại suốt đêm.

Nước sông mùa trăng ấm, khách khi xong chuyện có thể nhảy tốt xuống dòng nước trong veo đó, hoàn toàn Adam 100 % không sợ con mồi sẽ đom ngó để tám fura kỳ cọ. Khúc sông này nước cạn khách có thể ngâm mình trong dòng nước ngâm trăng. Ôi! cõi hồn chán vạn tám trong phòng tắm chật chội dưới vòi hoa sen rì rì nước.

Tám xong khách biên đình có thể thong thả khẩu tháp ngồi trước mũi thuyền uống trà thưởng trăng. Tưởng tượng mà xem, có khác gì đang thiền định!

Khách có cao hứng, lại nhiều xu rỗn ràng thì có thể nói mực chủ đò kêu một cô gái biết hò mai nhì, ngâm sa mạc sang ngồi họ Huế cho nghe. Cái món này coi vây mà đắt, mỗi lần họ Huế rinh rang cũng có cô đòi đến 2000 đồng.

Nhưng nếu như vậy thì mới coi là đã đủ dù các kiều áu chơi trên giòng nước. Thiếu cái trò này khách mất đi một cái thú thanh cao.

Nếu trăng đẹp, khách cao hứng có thể ngâm thơ Trên đò bập hồn, dưới ánh trăng trong mà ngâm một vài câu Đường thi thì tuyệt thú.

Nhất dạ đế vương

Khách có thể tạm vỉ minh đã được hưởng cái thú của bất cứ vương tướng nào trước đây đã hưởng. Khi có đò còn là đất của Vua Chúa nhà Nguyễn thì Vua cũng đến hưởng một cái thú tương tự là cùng.

Dầu cho trước đây các vị Vua xứ Huế sang hơn vì nguy ở Thuỷ Rồng, có đoàn ca nô mùa hát thì cái màn làm văn nghệ cũng chỉ đến thế. nào có khác chi.

Hơn thế, khách biên đình ngày nay nếu lại là con sâu rượu. Ưa nhậu nhẹt thì còn được hưởng đầy đủ gấp bội. Không có sơn hào hải vị, rượu ngon để tuy lύ nhưng lúc nào cũng có sẵn sàng, mụ Mâm (tên một người dân bà chèo thuyền nan bán thức ăn trên sông) cũng cắp đầy đủ hột vịt lộn, bún bò Huế, la de, hành ngâm dấm v.v... suốt đêm trên sông.

Ngàn áy thứ làm cho khách quên cảnh đời bụi bặm, bon chen, dùt được phiền não. Cùng dâng đồng tiền bát gạo đầy chử? Du khách sắp lên đường ra Huế đã sẵn sàng cho một màn văn nghệ chưa? Đệ nhất thủ trên đời đó qui vị.

(TIỀU BA)



Cuộc xuống đường săn chồng

SÔNG MÃ

Kiếm cho ra một tấm chồng? Đó là một vấn đề nan giải bậc nhất đối với đàn bà con gái bây giờ. Nan giải thi oan giải, các bà các cô cũng đã hiểu rõ luật cạnh tranh để sinh tồn nên hầu hết các bà các cô thuộc hội « chồng mông mà gào » hám hở lên đường tham dự vào một cuộc săn chồng vĩ đại.

« Săn chồng » chữ nghĩa gì kỳ cục vậy?

Săn được một ông chồng trong cái buồm trai thiếu gái thừa này đâu có dễ, cũng mất công phu và kiên nhẫn kém gì vào rừng săn thú.

Đàn ông : nhu yếu phẩm khan hiếm

Ông Tây nói « moi sans toi, comme la terre sans lumière (em thiếu anh thi như trái đất thiếu ánh sáng). Câu đó của Tây nhưng dù Tây hay Ta thi cũng đúng tuốt. Một điều hò miền Quảng Trị hò rằng :

Gái thiếu trai thi thậm khổ, trai thiếu gái cũng thảm khổ. Trời sinh voi thi sinh cỏ. Trời sinh o thi sinh tu. Đến tuổi đói tình mà trai thiếu gái, gái thiếu trai thi đói là 1 điều đai bắt hành. Nhưng ác thay, ông trời khiến nên cai sự bất hạnh đó mấy nam nay lại xảy ra đều đều.

Bao nhiêu đàn ông con trai bị vét cạn để... « gả » cho chiến tranh nên mỗi khi tiền tuyến tăng quân, kêu linh thi hậu phương phụ nữ lâm vào cuộc khủng hoảng lớn. Đàn bà con gái bỗng dưng phải sống trong cảnh « sa mạc hoang vu » rất thảm hại.

Đàn ông bỗng chốc trở thành 1 món hàng đắt giá. Thế cho nên, đàn ông cũng được xem là một nhu yếu phẩm không có không được nhưng loại hàng này càng ngày càng hao hụt. Dù nhập cảng thêm đồ Mỹ, số cung vẫn không đủ số cầu.

Mỗi ngày nếu bạn đọc chịu khó đọc tin nơi mục « Xe Cán Chó », thì sẽ thấy báo đăng àm àm những loại tin liên quan đến vò, chụp, giặt hoặc mua tạm đức ông chồng giữa các cô các bà với nhau.

Cô Nguyễn thị Ít Xì một phụ nữ 28t, làm ngân hàng ; có chút nhan sắc đã than phiền : loạn quá. Họ cạnh tranh nhau dữ dội. Minh xinh tay là bị vò tút suy. Tuần trước bắt bồ với 1 ông chuẩn úy chỉ huy có mấy giờ, không đến nơi hẹn là tuần sau đi phép đã thấy anh ta đi với một nàng khác. Tức minh

Đại khái đó là một trong những lời than thở thật thà đến tội nghiệp của giới đàn bà con gái hai lần hâm (hâm đi hâm lại).

Sau này, các sư đoàn phụ nữ có kinh nghiệm thi báo cho nhau biết khi bắt gặp loại nhu yếu phẩm loại này thì phải vận dụng mọi kỹ thuật vồ ngay lấy một mống. Cần thận hơn nên tìm một loại « khóa an toàn » kiểu nón chắc chắn nhất cột hai chân hàng hóa vào thì mới yên tâm được.

Hội sót ruột xuống đường

Muốn tranh đấu tim loại nhu yếu phẩm khan hiếm các bà các cô phải xuống đường. Còn theo lời kín công cao tường chờ đợi một đám trưng phu dù kích thước đến hỏi han xin cưới là « đê mệt đê » rồi. Đến 94.36% cô ngồi chờ đợi đều lâm vào tình trạng « tôi nằm không ».

Đề khởi chim lẩn vào trong đám đông, các bà các cô khi xuống phố đã phải chuẩn bị rất kỹ càng. Nào nước hoa Intimate, phấn Max Factor, Revlon, áo dài raglan màu sắc bắt mắt v.v... Tất cả những đồ lỉnh kỉnh được mang lên trên mặt trên người và sau khi ngắm nghia cả chục lần trước tấm gương cờ bụi hải long với chính mình,

các bà các cô mới bắt đầu xuống đường đi lang thang với một vài cô bạn, kiểm một vài quán nước hàng luxe để ngồi.

Thường thì dân đàn ông rỗi rảnh là cà ngoài phố cũng nhiều và nếu một cô một bà nào « Quốc sắc thiên hương » đi qua thì họ theo sát nút ngay.

Cuộc săn đuổi ráo riết của đàn bà con gái tạo ra một bề mặt huyền nào trên đường phố. Nhưng như phần lớn phụ nữ Việt, những bà, cô trong « hội sót ruột » tuy vội và ganh đua ráo riết vẫn giữ bản chất phái yếu cứ đợi cho Nam nhi làm cái màn « ống lồng bướm trước ». Cho nên rút cuộc có nhiều phụ nữ xuống đường đến mòn già vẫn không chiêu hồi được một đám trưng phu nào cả.

Đạo quân « chị em ta » thất nghiệp cạnh tranh

Giữa cái thời cạnh tranh vất vả như thế, cô nào vớ được một đám trưng hùng trên diêm số trung bình nghĩa là biết làm ăn, biết yêu vợ thương con là phước lớn. Còn không, thì một người nào đó làm tạm cũng được.

Khô nhất là những cô, những bà trên dưới 30, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy « cô vẫn hoàn cô thi buồn lắm ». Người xưa nói :

Gái có chồng như gông đeo cổ
Gái không chồng như phản gỗ long đanh.

Đàn bà con gái lâm vào cảnh « phản gỗ long đanh » lại chiếm đa số. Theo một thống kê không mấy chính xác số phụ nữ từ 22 đến 25 tuổi thuộc « phản gỗ long đanh » đến 90%, và từ 25 đến 39 tuổi, tỷ lệ lên đến 45%.

Như thế ở cái tuổi hảm hỉm tới đó số các bà các cô « ở vây » đã lạm phát phi mã.

Thành phần các bà các cô « ở vây » quá lớn khiến cho dân số VN tăng chậm. Các nước khác trên thế giới, nhiều nước bé bằng lỗ mũi cũng có thể có hàng trăm triệu dân, trong khi đó ở VN dân 15 năm trước riêng miền Nam có 14 triệu nay mới tăng thêm độ 3 triệu ruồi người.

Đây là không tính tới số gần 300.000 chị em ta bấy lâu chia sẻ

gối chăn tạm với những ông chồng hờ thuộc hê phái GI Mỹ, nay Mỹ sắp rút khỏi VN đang ở trong tình trạng lầm hối thất nghiệp.

Nếu đầu năm 72, số quân Mỹ còn lại rút hết chỉ để lại độ 50.000 quân theo ước tính thì đạo quân thất nghiệp « ái tình lẻ » này mới tạo thành luồng sóng khiếp đảm. Họ quen mòn tinh nay bắt đầu đổi thi chết với họ.

Số này sẽ gia nhập vào cuộc đua « săn chồng » và với đòn ngón săn có họ có thể vồ được rất nhiều con mồi mập, thơm trong khi thành phần các bà các cô thuộc « hội sót ruột » nhưng còn trong trắng, il kinh nghiệm có thể bị nốc ao dễ dàng ngay trong vòng đầu.

Tuy nhiên, đây không phải là một trò ngại không thể vượt qua vì phần lớn các ông cũng biết chọn mặt gửi vang lầm chứ không dám húc vào các mảng « thuộc địa cũ » của GI vì nơi nào có bước chân người không lồ thì nơi đó đã rã rời tan tác hết rồi.

Giữa đám ba quân

« Trai khôn tìm vợ chay đồng
Gái khôn tìm chồng giữa chốn
ba quân ».

Ca dao của các cụ xưa nói đúng phong phác. Trong cái thời buồn đánh nhau tùm lum này, đàn ông con trai phần lớn vào đảng Kaki, nếu các cô các bà thuộc mòn phái phản gỗ long đanh » mà chỉ tìm chồng bằng cách rước đèn giữa phố thì khó kiếm ra một vị trưng phu đàng hoàng lắm. Chi bằng tìm ngay một đực phu quân trong đảng Kaki là tốt nhất.

Theo lời một văn sĩ phái nữ nói tiếng bạo miệng bạo văn thi trong số đàn bà con gái tìm « nhu yếu phẩm » « Xi vin thi » đến 90% bà chọn nhầm tôm uốn cá thối. Thời này người nào được lưu lại hậu phương thì hoặc là có một bộ phổi đúng tiêu chuẩn có nghĩa là bộ phổi nám lung tung, hoặc đôi mắt

cũng có thể có hàng trăm triệu dân, trong khi đó ở VN dân 15 năm trước riêng miền Nam có 14 triệu nay mới tăng thêm độ 3 triệu ruồi người.

Đem thử nhu yếu phẩm đó về nhà coi chừng tạ hoa nợ. Chính vì thế theo lẽ phải và hợp thời trang nhất là cù sán chồng bằng

cách bắt bồ với những đảng viên Kaki. Bảo đảm sức khoẻ dày đủ phục vụ lâu dài.

Hầu hết các đảng viên Kaki vào lính nếu chưa có người yêu thì đang thích có người yêu và dưới con mắt đã được cho vào lò luyện theo một khuôn, họ không thích chọn lựa nhiều, tinh thần kỷ luật của họ cao, dễ dạy bảo lắm !

Có lẽ đây là vấn đề hợp lý vì thế dở bắt cứ từ báo nào có mục « tim bạn bốn phương » người ta sẽ dễ dàng tìm ra được những mẫu quảng cáo như « Thúy Hằng, 2 nữ sinh tuổi vừa tròn trang (trang 26) yêu nhạc Từ Công Phụng, thích Chế Linh, có nét buồn đồng phương, tinh túy tinh khôi, nhưng bay bướm, muôn làm quen với các anh, trong giới không quân, giàu nghèo không thành vấn đề nhưng cần nhất phải là linh bay, cao trên 1m60 ».

Năm thê bảy thiếp

Thời Cộng Hòa Đệ Nhất, Bà cố vấn Nhu Ðài cho được luật gia định, một vợ 1 chồng để lấy lại thế giá cho đàn bà. Ứ thì một vợ 1 chồng.

Chẳng bao lâu trai thiếu gái thừa người ta lại thấy cái luật đó có lỗ hổng nhân cách, nên dù hiện nay luật vẫn phán : một vợ một chồng, nhiều ông vẫn phải gồng mình yêu thêm một lúc hai ba bà.

Đó đâu phải lỗi của ông, ông thường tự nhủ như thế. Có lỗi là lỗi ở ông trời, xuống ti nữa là lỗi ông Mác Tử vì suốt ngày cứ đòi « Rộng yêu mọi người ». (Kiêm Ái)

Thê thiếp càng đồng chừng nào thì càng giúp cho nhà nước thanh toán được nạn « thất nghiệp ái tình », nhanh chừng ấy. Công của ông là đó.

Nhiều người có tính cá tếu, tiên đoán viễn tượng 10 năm tới, thay vì cậu đi cưới cô, cô sẽ đi cưới cậu. Và lúc bấy giờ cậu sẽ làm 1 màn thách eitora đâu ra đấy.

« Cưới anh một tháng xôi vò
Một con lợn béo mít vò rượu
lắm »

Rồi cứ đủng đỉnh, cậu chờ nhà gái đưa xe tới rước là hùng dũng lên xe về nhà vợ.

Nhưng yên chí đi 10 năm nữa còn lâu lắm lo gì. Phải thế không các bà các cô ?

CÁNH HOA CHÙM GÓI

Nguyên tác
« THỔ TY HOA »
của QUỲNH DAO

bản Việt văn
LIÊU QUỐC NHĨ

(TIẾP THEO)

Tôi như đờ người cứng miệng trước những câu hỏi hóc búa của Khởi Khởi. Đầu óc tôi như mờ hổ. Tôi là ai ? Mẹ tôi là ai ? Cha tôi lại là ai ? Đối với nhà họ La này, tôi có phải là người không rõ来历 hay không ? Câu hỏi « Mẹ chị là ai ? » lần đầu tiên tôi mới nghe người ta hỏi đến. Mẹ tôi ! Chẳng lẽ người là... người là... Không thể được. Tôi lắc đầu, đẹp bộ chiếc bông đèn ám ảnh mà Khởi Khởi vừa mang đến cho tôi.

— Vâng — Thái độ tôi không kém — chị Khởi Khởi. Chị muốn đưa tôi vào con đường rồi răm phái không ? Việc giản dị như vậy để chị phân tích một hồi là biến thành không giản dị chút nào cả, chính chị, chị không hề biết ăn một cọng cỏ thi chị mới chính thật là người kỳ quái.

— Có thật như vậy không ? Hồi đó tôi giờ tôi chỉ nghe người ta nói loại trâu và dê mới ăn cỏ hoặc trong chuyện nhì đồng có nói đến những vị thiên sứ ăn cỏ hoa và uống sương mai, Không lẽ chị là thiên sứ à ? Rồi à lại ngầm lấy tôi gục gặt đầu — Có lẽ, có lẽ chị là thiên sứ thật, nhưng chẳng phải là loại thiên sứ bình thường mà là loại thiên sứ phục thù !

Thiên sứ phục thù ! Lần đầu tiên tôi mới nghe đến danh từ kỳ quặc như vậy. Tôi phục thù ?



Nhưng phục thù ai ? Phải chàng vì sự thất tình khiến đầu óc Khởi Khởi như điên loạn ? Hay là à muốn lâm tôi bị rối óc chơi ?

Khởi Khởi vuốt những sợi tóc bị gió thổi tung ra sau, à bắt đầu bước về phía khu vườn cây, đi được vài bước, quay đầu lại nhìn tôi :

— Ứ. My, chị đã lầm rồi, tôi không phải là loài Thổ Ty hoa mà có thể là loài Kinh Thảo, mong rằng chị đừng tán nhẫn ào cả đợt non của chính tôi nhé,

À đi rồi, tôi vẫn còn ngồi đó, Thổ ty Hoa ! Kinh Thảo ! Vậy là đêm hôm lúc tôi và bà Nghị noi chuyện không hẳn chỉ một mình Trung Đan nghe lén. Nhìn bóng Khởi Khởi khuất dần trong lùm cây, đầu óc tôi rối mờ, tâm hồn tôi mông lung. Ngay trong lúc tôi thẫn thờ như thế, thì một bàn tay lạnh lẽo, bỗng đặt lên vai tôi, chạm vào mặt. Tôi hoảng hốt quay sang, bắt gặp gương mặt khờ khạo đang cười của Gia Gia. Thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên chặn lấy ngực, tôi nói hơi giận dỗi :

— Gia Gia làm cái gì vậy ?
— Hoa — tàn rồi !

Hoa tàn rồi ! Đúng thế, vì hôm nay đã là cuối thu. Nhìn Gia Gia, thấy à vẫn mặc chiếc áo cánh mỏng, tôi không lạ tại sao tay chân à lại lạnh công như thế. Không có ai chăm sóc áo quần cho chàng ? Cởi chiếc áo lỏng đang mặc trên thân, tôi đứng dậy khoác trên người à, vỗ về :

— Cho Gia Gia chiếc áo này đây, mặc đi kéo lạnh !

À ngạc nhiên nhìn tôi, đưa tay nắm lấy thân trước của áo. Tôi không thể phân tách được à đang vui hay buồn ? Chậm rãi à quay người vừa đi vừa lặp lại :

— Hoa tàn rồi ! Hoa đã tàn rồi !
Tôi ngắt đầu lên, chợt bắt gặp dây Thổ Ty Hoa, — Thật vậy, hoa đã tàn rồi !

13

Sau buổi nói chuyện với Khởi Khởi, tôi chợt thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng to hình như à lúc nào cũng muốn xa lánh tôi, ngay cả lúc chạm mặt nhau trên hành lang hay trong phòng ăn cũng thế, chúng tôi ít khi nói chuyện. Vẻ lạnh nhạt của Khởi Khởi làm tôi mất đi những can đảm đến gần thân với à. Lúc nào đôi mắt to đen kia cũng nhìn tôi với những tia nhìn thù ghét, làm tôi khó chịu vô cùng.

Cuộc sống càng ngày càng bận rộn — Trung Đan và việc thi vào Đại học — hai vấn đề lớn đó chiếm đầy thời gian và sự suy tư, tôi không còn giờ phút rảnh rỗi để nghĩ đến những vấn đề nát óc khác.

Mỗi lần nghỉ đến bốn tiếng « Tôi và Trung Đan » là lòng tôi ấm lại. Bây giờ, Trời đã lạnh, gió đông bắt đầu thổi tung những chiếc lá vàng. Các loài thực vật ở Đài Loan mang tiếng là « Tứ thời như xuân » thế mà khi mùa Đông đến, vẫn có những cành cây khô cằn. Trong rừng, lá rụng ngập đất, cùng Trung Đan ngồi trên ấy ngầm lấy những chiếc lá buông vèo trên không, rồi rơi xuống, chỉ một thoáng chốc là có thể hứng đầy váy. Những hình ảnh thơ mộng, đẹ, như tranh kia không thể có bút mực nào tả xiết. Có lạnh chàng ? Không bao giờ, vì lòng chúng tôi tràn đầy hơi ấm, gió đông rồi gió xuân cách nhau bao xa đâu ? Có lúc, nhìn những chiếc lá vàng rơi, tôi buột miệng ngâm câu thơ :

« Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hụ »

Thì Trung Đan sẽ tiếp nối ngay :

« Bất tận nhu tình cồn cồn lai »

Chàng đã sửa câu « Bất tận trường giang cồn cồn lai » của Đỗ phủ cho hợp tình hợp lý với khung cảnh. Chàng cười, tôi cười và những chiếc lá rụng hình như cũng cười theo.

Ngoè dưới giàn hoa, tay cầm quyển sách giáo khoa, tôi cố gắng nuốt trôi vào óc. Trong khi Trung Đan ngồi ở trước mặt, bập rộn đan những cành hoa giấy thành chiếc vương miện. Một trò chơi trẻ thơ, lại làm chàng chú tâm như đang sáng tác một công trình mỹ thuật. Quay trở về sách vở, tôi lâm râm đọc lấy những thành ngữ Anh văn với những tiếng gần giống nhau nhưng có ý nghĩa khác biệt. Tôi rửa thâm những kẽ đẽ tạo ra Anh ngữ, tại sao lại bay ra lấm sẹ rắc rồi khó khăn, ai lại có thể phân biệt một cách rõ ràng những chữ in, on, of, off... cách phát ngôn lại giống như chú mèo Tiều Ba ấy, thật bực mình ! Rót cuộc lại thấy chỉ có chữ Hán là dễ học nhất, không cần phải rối óc như vậy. Tôi chau mày, tèn mủi, ngoạc miệng rồi lắc đầu lại

sao những chữ này mãi không chịu chạy vào óc. Không chịu hợp tác cùng tôi ? Hình như có điều gì không đúng. Trung Đan làm sao đấy ? Tai sao lòng tôi như bất an thế này ?

Ngắt đầu lên, Trung Đan đang ngồi cách tôi chiếc bàn đá, chàng đang chăm chú nhìn tôi. Bỗng nghe chàng nói :

— Năm mươi lăm lần !
Tôi ngạc nhiên không hiểu chàng nói gì. — Cái gì thế ?

— Anh đang thực nghiệm cảm ứng tâm linh đấy.
— Nghĩa là sao ?

— Anh đã thầm gọi tên em trong lòng đến lần thứ năm mươi lăm mới thấy em ngắt đầu lên !

Thật là khủng quá, phải không ? Chả trách chỉ những chữ Anh ngữ kia đã chẳng chịu cùng tôi hợp tác, vì bị chàng gọi đi mất cả rồi ! Tôi chớp mắt, trề môi, xong nhìn chàng cười. Trung Đan cười, cả đám gió đông len lỏi qua giàn hoa cũng cười theo.

xx

Mùa mưa lại đến, vườn hoa suối ngày mù mịt trong mưa. Nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp. Những đám mây xám dày đặc phủ đầy trên nóc nhà, trên ngọn cây, Mạc Bình đốt lò lửa nhỏ đặt cạnh bàn học nơi ngăn cách giữa tôi và Trung Đan thường đứng. Lửa đốt ấm, tai lắng nghe tiếng mưa rơi, ngầm lấy chiếc lưỡi mù mờ tạo nên những hạt nhỏ, lặng lẽ ôn bài vở : Sử ký, địa lý, Quốc văn, anh văn, đại số, hình học.., Ối dào ! Nếu chẳng có những rắc rối thi cử đại học, để ngồi nghệ tiếng gió rì rao ca hát trên ngọn cây, tiếng mưa gõ nhẹ trên mặt kính như một bài thơ thi tuyệt !. Bỗng nhiên Trung Đan gõ đầu bút chì vào lưng bàn tay tôi, khiến chút nữa thì tôi đã quăng cả sách vào lửa. Chàng nói :

— Chú ý học !
Tôi hỏi — Bằng cách nào ?

— Mắt nhìn vào sách, tim để vào sách !

Mắt tôi nhìn vào sách, trên quyển sách có một khuôn mặt khó chịu đang nhìn lấy tôi. Chau mày dài mắt, tôi nhìn kỹ, thì ra đó là hình lục giác. Ối ! Trời ơi lại diện tích hình lục giác ! Phải chi những chữ Sin, Cos chết quách cả đi, thì mưa tuyệt biết chừng nào, tôi sẽ sưu tập những hạt mưa này để thành một tấm lười bao trùm lấy chàng, lấy tôi thì đẹp biết mấy !

— Cố lại không chịu chú ý vào sách. Chàng nói.

Tôi khẽ khoan thanh chàng — Ô anh, sao anh nỡ nhẫn tâm như vậy ?

Những ngón tay của chàng trượt từ trán xuống mũi tôi rồi buông thẳng, chàng thở dài :

— Úc My, anh muốn hôn em.
Được, anh hãy mang tất cả những kiến thức lên nụ hôn để em nuốt vào bụng, không cần phải học nữa.

Chàng nhìn tôi lắc đầu :

33

— Em thật không biết mắc cở.

Mặt tôi nóng ran lên, tôi cúi đầu xuống, đầm dám nhào quyền vở, nhưng chàng đã bước đến gần nồng cầm tôi lên, môi chàng đe chặt lên môi tôi, những nụ hôn như mưa bắc từng chiếc từng chiếc. Mỗi lần hun xong chàng nói :

— Đây là Anh văn, đây là Quốc Văn. Đây là Sử Ký. Đây là Địa Lý, đây là Đại số... Còn nữa, hình học, văn phạm anh văn và môn học bổ túc. Khoan đã, đừng động đây môn học bổ túc nhiều gấp đôi môn học giáo khoa, bây giờ mới học có một phần ba.....

Có mùi khét, rồi khói từ dưới chân bay lên, lửa cháy ở đâu vậy ? Xô chàng ra, tôi thấy chiếc váy của mình đang nhúng vào lửa, đám cháy nhỏ bắt đầu. Nhảy dựng lên, chàng nắm lấy tôi, một mặt cầm chiếc mèo lông phủi mạnh lên mình, lửa đã tắt, còn may là chưa bị phỏng chỉ có chiếc váy là xui xẻo. Chúng tôi đứng đối diện nhìn nhau rồi phả lên cười. Chàng cười, tôi cười, cả lò lửa đang liếm mép cũng cười.

Trên lãnh vực ái tình, hạnh phúc hình như vô biên. Kể từ câu chuyện đêm hôm ấy đến nay chúng tôi không còn hờn ghen, nghe ngờ cũng không còn hành hạ nhau nữa. Mỗi 1 khắc, 1 giây lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Niềm vui như hàn kín từy, từ tac không gian, một khoảng khác nhìn nhau, tựa như 1 khoảng khắc ngắn cách, đều mang những thi vị khác nhau. Chiếc ly hạnh phúc như tràn đầy, ngoài việc lo lắng cho cuộc thi vào đại học đè nặng trên vai, tôi thấy không còn một điều gì khác có thể làm chiếc ly vỡ đổ. Nhưng mà, chiếc ly quá dày thì thế nào cũng tràn, tôi không biết làm thế nào để chiếc ly lớn lên bằng với lượng hạnh phúc trong ấy, nhiều lúc, tôi lại cảm thấy mình quá dày dặn. Đối với tôi, một đứa con gái vô danh như Mẫu Úc My này hình như chưa đủ tư cách để hưởng được như vậy. Chỉ mong trời xanh đừng ghen ghét thân tôi !

Mùa đông đã đến, càng khiến cho ngôi nhà họ La rơi vào trạng thái lạnh lùng hơn, Bà Nghị và Khởi Khởi mãi trốn trong phòng sưởi ấm, không dời chân ra ngoài 1 bước. Riêng Hạo Hạo có vẻ biến đổi lớn hơn cả, những người bạn lảng nhăng của chàng không còn thấy đến nữa, điều này khiến cho giáo sư La Nghị giảm bớt được rất nhiều công việc. Tiếng la hét chửi rủa của ông không còn nghe thấy. Hạo Hạo thường ở nhà hơn, nhưng đã ít đến làm phiền tôi rồi, chỉ đôi lúc gặp nhau, hắn vẫn nở nụ cười châm biếm trên môi hỏi :

— Úc My, đến bao giờ tôi mới thấy cô giác ngộ ?
— Giác ngộ cái gì ? Tôi không hiểu hỏi lại.

— Khi cô phát hiện ra mình đã chọn làm đối tượng, thì lúc đó hãy đến với tôi !

— Việc đó còn lâu ! Tôi mỉm cười lanh lẹ. Hắn bỗng nюi tôi lại :

— Úc My, cô quả là người con gái không có trái tim, đối với mỗi tình si mê của tôi cô chẳng hề xúc động sao ?

Tôi đứng lại — Anh đã làm, tôi có trái tim, nhưng chỉ có một trái độc nhất.

— Mà đã cho người khác rồi, phải không ?

— Vâng !

Hạo Hạo buông tôi ra, gã nhún vai :

— Được rồi ! Điều này chắc tôi chỉ còn nhảy xuống sông là ổn nhất !

Tôi cười lớn — Tôi biết anh không đời nào làm như thế cả.

Hạo Hạo khoanh tay lại tựa vào hành lang dõi chân mày nhíu lại, vừa thở vừa đầm đầm nhão. Tôi vẫn mỉm cười đi về phòng. Hắn chạy theo, mở cửa, rồi khom người xuống một cách lịch sự mời tôi bước vào. Khi tôi đã vào trong, hắn trầm giọng nói :

— Tôi ganh tị với nỗi vui sướng của cô.

Quay người lại, hắn bước nhanh. Tôi tựa lưng vào ghế nhìn theo đến lúc bóng hắn đã khuất, Thái lả lùng, không lẽ hắn thật sự « bị thương » như vậy sao ? Đó đâu phải là cá tính của một người đàn ông ! Rồi mai đây, khi tim được người bạn gái mới, tất cả những đau khổ sẽ quên lãng. Tôi bước vào trong, lập tức bỏ rơi hình dáng hắn, vì tôi còn qua nhiều việc để làm, không còn tâm trí đâu để nghĩ nữa.

oo

Chú mèo Tiêu Ba đã chọn nơi cạnh lò lửa làm phòng ngủ. Bây giờ, hắn đã trở thành chú mèo khoẻ mạnh, nhưng chỉ tiếc là trong tòa nhà họ La này hình như không có lấy một chú chuột để cho hắn trèo tài. Chỉ có một lần, hắn đã bắt được từ trong nhà bếp hai chú châu chấu, ngậm, đèn trước mặt tôi khoe khoang. Như vậy cũng còn hơn là khong bat được con gì, dù chứng minh hắn không hoàn toàn là loài vĩ dụng. Ở đây không một ai ưa thích nó, Ông bà Nghị có vẻ không ưa, phải chăng vì chiếc cẳng què đã khiến cho nó không lanh lẹ như những chú mèo khác được ? Đối với tôi thì trái lại, điều khiến tôi thương nó nhất là vì nó tàn tật. Có lẽ hắn cũng biết thế nên lúc nào cũng chỉ quanh quát bên tôi để được yêu ôn, không bị xua đuổi hay đánh đập. (Hạo Hạo đã quên lời hứa cộng đồng nuôi dưỡng chú mèo con, còn Trung Đan mỗi lần nhìn thấy nó quanh quẩn bên tôi là lại ngao ngán tôi là nhà « Từ Thiện tí hon »)

Mùa đông vừa đến là Tiêu Ba lại nhiễm bệnh lâm bieng, tối ngày quanh quẩn bên lò lửa ngồi ngáp, ngay cả việc bắt cào cào, châu chấu cũng không mang đến nữa. Mỗi lần nhìn Tiêu Ba nằm bên cạnh hỏa lò là tôi lại liên tưởng đến lời bùn cát của Hạo Hạo, không biết đến bao giờ thì râu mép của nó sẽ bị loài chuột gặm mất đi ? Nhưng có một lần thật sự xảy đến, là râu hắn bị lửa thiêu hết ba sợi.

Chiều hôm ấy, vừa thức giấc sau giấc ngủ trưa. Bên cạnh hỏa lò lẩn trên giường bóng dáng Tiêu Ba đâu cũng chẳng thấy. (Lúc sau này Tiêu Ba đã tập thành thói quen ngủ trên giường tôi). Không lẽ hôm nay hắn đã bắt đầu siêng năng rồi sao ? Tôi ngồi dậy khơi rộng lửa trên hỏa lò một chút, bieng lười đánh ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ, đã gần đến lúc Trung Đan dạy học trở về. Lật tập lượng giác ra lại ngáp thêm một cái nữa Sin 2 X bằng bao nhiêu ?

Sin 2 X lại bằng bao nhiêu ? thật là nhạt nhẽo.

Bỗng có tiếng hét thật to, phá tan bầu không khí yên tĩnh của cả ngôi nhà. Tôi liệng vở xong ra cửa để tìm xem việc gì đã xảy đến. Trên hành lang nhiều người hấp tấp chạy vội qua, bao gồm giáo sư, bà Nghị và Hạo Hạo. Tiếng kêu lớn ấy phát xuất từ phòng của Khởi Khởi. Cửa vẫn đóng kín tiếng hét vẫn lan lanh vọng ra. Giáo sư La Nghị tông cửa ra và tôi bỗng nhìn thấy một khung cảnh thật kinh hoàng.

Tiêu Ba ! Chú mèo tàn tật của tôi, không biết làm thế nào mà chạy vào phòng của Khởi Khởi, trên mõm còn ngoạm một chú chuột vừa to lại vừa mập. Có lẽ vì mới lập công đầu nên quá vui sướng, nhưng tiếng hét của Khởi Khởi đã làm hắn hoảng hốt chạy loạn cả lên, miệng vẫn còn ngoạm chú chuột xông qua nơi này rồi chạy qua nơi khác, Khởi Khởi hình như đang vã, trên bàn tay còn bày biện đầy dầu sơn và khung vải lớn. Sự nhảy loạn của Tiêu Ba đã làm vỡ đi hết mấy lọ dầu; những vết sơn đỏ trắng đỗ tràn ra đất. Trên tay Khởi Khởi vẫn bút họa vẫn còn, nét mặt vừa sợ lại vừa giận (Khởi Khởi cố tránh không đề cho chú chuột trong miệng Tiêu Ba đụng đến mình). Nàng vừa la vừa cầm bút đậm về phía mèo, khiến Tiêu Ba càng hoảng hốt nó nhảy vội về phía bức họa, bức tranh sắp hoàn thành bị rách toạc một mảnh to. Thân của Tiêu Ba bị mang trên ấy nhưng mõm hắn vẫn không chịu thả con chuột ra Khởi Khởi giận dữ, vừa giậm chân vừa ném tất cả những vật dụng trên tay về nó. Nàng hét :

— Đồ mèo quý, mèo chết bầm ! Ai nuôi nó mà không coi chừng gì hết vậy ?

Nhờ cánh cửa hẫy còn hé mở, chú Tiêu Ba như tìm thấy đường chạy nên đánh thoát một cái, nhảy ra khỏi và chạy về phía phòng tôi.

Khởi Khởi nhìn bức họa bị hỏng, mắt giận dữ hoe, nàng chụp bút chạy bay về phía phòng tôi. Tôi, giáo sư La Nghị và Hạo Hạo cũng chạy theo chúng tôi tràn vào phòng, khiến Tiêu Ba càng hoảng hốt. Tôi la lớn :

— Thời được rồi ! May mắn đã làm nó sợ rồi đấy.

Khởi Khởi vẫn luôn miệng. Đồ mèo quý, mèo chết bầm ! Thuận tay nàng ném luôn chiếc bút về phía nó. Chú mèo nhảy cao về phía bức tranh của mẹ, bỏ roi chuột gần chết xuống đất. Tôi chỉ nghe hai tiếng rồn rồng rời khung kính trên tường đã rơi xuống đất vỡ tung. Tiêu Ba nhảy qua cửa sổ thoát ra khu vườn.

Cơn sóng gió đến đây đã ngừng lại. Mạc Bình đánh hơi chạy đến, á lợm xác chuột và quét đi những mảnh vụn kính bể. Khởi Khởi vẫn còn đứng trước cửa phòng tôi, á giận dữ run giọng :

— Đây là bức tranh thành công nhất của tôi đấy, chỉ đèn tôi đi !

Giáo sư La Nghị khoát tay nói :

— Thời bây nhiêu đấy đủ rồi, bỏ qua đi. Chỉ tại con mèo mà làm ủm cả lèn, làm cái trò gì thế ?

Hạo Hạo cười to, hắn có vẻ sung sướng lắm : Tôi đã biết trước là chú mèo này sẽ mang đến sóng gió mà, thật không sai. Vui quá ! Vui quá ! Rồi quay sang Khởi Khởi, hắn cười nói :

— Đúng ra em phải thảng cho chú mèo mới phải, vì nó giúp em là lớn, là vận động được gân cốt. Em không thích thể thao, lại khó tính, như vậy càng bẽ đỡ nhiều chừng nào, đối với em càng tốt chớ sao !

Khởi Khởi trợn mắt nhìn anh, á trề môi rồi bước ra khỏi cửa. Mạc Bình đã di dọn phòng cõi tự bao giờ. Ra khỏi cửa, cô lẻ chua hả giận, Khởi Khởi bỗng quay sang tôi nói :

— Úc My, cô phải đem con mèo đó vứt đi. Nhà họ La của chúng tôi không phải là cái phòng chứa đồ, ngoài việc thu nhận cô, chúng tôi không thể thu nhận thêm một con vật tàn tật nào khác nữa.

Rồi á bỏ đi. Những câu nói của á như những cơn sét đánh ngã tôi. Đúng vậy, nhà họ La này nào phải là nhà kho đâu ? Việc thu nhận tôi đã là điều quá lầm rồi, thế mà tôi vẫn không ý thức được còn mang thêm một con vật tàn tật vào nữa. Cắn chặt môi, hai hàng lệ nóng tràn ra mắt, trước mặt cảnh vật như mờ hǎo, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng quát giật dữ của giáo sư La Nghị :

— Khởi Khởi ! Mày đừng lại đấy !

Tiếp theo, tôi nghe tiếng bước chân của ông chạy về phía hành lang và Khởi Khởi đã bị lôi trở về phía phòng tôi. Tôi kinh hoàng mở vội mắt, những giọt lệ vẫn còn làm mờ khung cảnh: Bàn tay to lớn của Giáo Sư La Nghị đang nắm chặt cánh tay gầy của Khởi Khởi lôi nòng đi với một sức mạnh thô bạo. Đồng thời, miệng ông hét :

— Khởi Khởi ! Mày phải xin lỗi Úc My nhanh lên ! Xin lỗi những câu nói ban nay, nói mau !

Có lẽ Khởi Khởi bị giáo sư nắm chặt như thế đau lắm, đôi mi nhăn nhó trên gương mặt trắng bệch nhưng nàng vẫn cắn răng không nói một lời nào. Điều này khiến giáo sư càng giận dữ, ông giậm chân khiến cả gian phòng muôn rung rinh, và quát :

— Khởi Khởi ! Tao biếu mày xin lỗi Úc My, mày có nghe không ?

Khởi Khởi bật đầu khóc, những giọt nước mắt to lăn xuống, tiếng khóc thút thít hòa lẫn vẻ đẹp yếu đuối khiến mèm lòng người. Tôi đã quên hết sự đau khổ, lòng bỗng nảy sinh một thứ tình cảm đồng tình. Thật án hận vì chú mèo của tôi đã làm hư bức họa, lại còn làm đồ cả dầu sơn, làm nàng kinh hoàng lại còn bị giáo sư la hét như thế. Lấy tay chùi nước mắt tôi ngập ngừng nói :

— Thưa giáo sư, chị ấy không có lỗi chi cả !

Giáo sư trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt ông có vẻ kỳ quái làm sao ấy. Một lúc lâu, mõm ông lại lẩm bẩm một cách quen thuộc những điều gì không rõ, có phải chàng ta ông đang chửi tôi là đồ ngu ? hay đang hậm hực sự cùng đứa của Khởi Khởi ? Quay lưng lại, ông như quên hết tất cả những rắc rối của chúng tôi, vừa bước đi vừa lầm bầm cái gì không rõ.

(CÒN NỮA)

Những khuôn mặt của thoại kịch tivi (bài 3)



TÚY HỒNG và kịch tình cảm của ban « SỐNG »

► VƯƠNG AN thực hiện

Những cái tên ướt át :

Ni đến loại kịch buồn, đầy nước mắt bởi những trái ngang có lẽ không thể không nhắc đến ban kịch Sống do nữ nghệ sĩ Túy Hồng chủ trương. Thành lập từ năm 1967 với vở « Ngã rẽ tâm linh » của Ngọc Linh, ban Sống đều nay vẫn tiếp tục nét đặc đáo riêng : kịch phải buồn và trái ngang, ngay ở cái tên của mỗi kịch bản cũng vỏ cùng rót át. Từ « Tình thiên thu » đến «тан tác» v.v..

Đặc biệt một điều là trong thoại kịch Sống bao giờ cũng có một giọng hát « hậu trường » làm bối cảnh âm thanh cho các vở kịch. Về chính bà trưởng ban đảm nhận giọng hát đó bằng những nhạc phẩm của Đức Lang Quân, một nhạc sĩ quen tên trong giới sinh nhạc thời trang : Lan Phương.

Như bài « Thu sầu » trong vỏ Bóng Ngà giao đường, bản Trăm Nhớ Ngàn Thương trong vỏ Tình Thiên Thủ.

Nhận định về tình trạng thoại kịch tivi ngày nay, Túy Hồng cho biết :

— Thoại kịch đang không được phát huy đúng mức vì thiếu kịch bản hay. Lý do là tiền tác quyền quá kém. Như ban Sống, ngoài loại kịch tình cảm vẫn có thể diễn bất cứ loại kịch nào khác miễn là hay.

Nhạc sĩ Lan Phương «bật mí» : thường là chính Túy Hồng góp ý rất nhiều với những nhà soạn kịch cho ban kịch Sống. Cô thèn nói ý tưởng, nội dung vì kịch là của bà trưởng ban, còn phần đối thoại, lối lang là phần chuyên môn của mấy vị soạn kịch.

TÚY HỒNG Không thể bỏ vai bi

Túy Hồng tên thật là Trương Thị Ánh Tuyết, 30 tuổi sinh tại Bình Dương. Hiện đã được hai con. Xuất hiện lần đầu tiên năm 57 trên sân khấu rạp Nam Quang trong ban Dân Nam. Mười năm sau thành lập ban Sống sau khi hợp tác với các Ban Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng (kịch tại sao phải để đàn bà làm trưởng ban). Nhiều khán giả đã thắc mắc như thế.

— Cô thích vai nào nhất để diễn ? Cô kỷ niệm nào đặc biệt nhớ hoài qua những ngày đi diễn không ?

— Tôi chưa vừa ý nhất với vai nào cả. Kỷ niệm thì nhiều quá, nhớ không hết và vui buồn lẫn lộn biết kể ra kỷ niệm nào bày giờ.

— Cô tự lập luyện nghệ thuật diễn xuất như thế nào ? Và tự thấy hợp với vai nào nhất ?

Túy Hồng hồi tưởng lại từ ngày mới vào nghề :

— Mới đầu thì tôi nghe lời chỉ dẫn của gia đình Dân Nam (Anh Lân-Túy Hoa). Sau thi... nghề luyện nghề. Tôi biết là mình chịu ảnh hưởng lối diễn xuất của chị Kim Cương nhiều lắm từ những ngày hát chung với đoàn kịch của chị ấy. Tôi thì có thể thích hợp với mọi vai trò nhưng hiện tại không thể bỏ vai «bi» vì trong ban chưa có diễn viên nào đóng được vai này để thay thế.

Mời những diễn viên... lưu động

Vua hề Phi Thoàn trong một buổi gặp gỡ ở phim trường Á Đông đã cho biết anh thích diễn trong ban Sống vì ban này thường rất «chịu khó» mời những diễn viên nổi nang hiện giờ để thực hiện những show kịch Sống. Hồi rõ hơn về thành phần diễn viên, Túy Hồng cho biết :

— Chúng tôi không giữ một diễn viên nào đóng độc quyền. Căn cứ vào nội dung của các kịch bản, thấy diễn viên nào thích hợp với vai trò nào là chúng tôi mời. Từ anh Xuân Phát đóng một vai vị giáo sư đứng đắn trong vỏ « Tan Tác » cho đến Bạch Tuyết trong vai cô Hotesse de l'air trẻ trung nhí nhảnh... Sau đó thì giải tán để chờ một vở mới chờ không giữ riêng ai hết. Những diễn viên của Sống rất đều không ai vượt trội quá hay thấp quá. Tôi cũng ước mong dài truyền hình tăng thù lao cho các ban thoại kịch để có tiền mua những vỏ kịch hay, khỏi phụ lòng khán thính giả đã mong đợi và yêu mến ban Sống...

Tôi chợt nhớ lại những đoạn ngoại cảnh thu hình một bãi biển cho vở những gop đá với sóng nước rì rào rất tan tác trong vỏ Tan Tác có người thắc mắc về ý nghĩa của cái đảo hay cái cồn cát nhỏ nào đó, được thu hình với cảnh những hàng dừa, bãi cát trắng thật đẹp nhưng không thấy một nhân vật nào trong vỏ kịch đi du ngoạn ở đảo cả. Bà trưởng ban giải thích rõ về vấn đề này :

— Chúng tôi rất chịu tổn kém để ai quay những ngoại cảnh đó.

Đó là cảnh ở Cấp. Phải đi xa như vậy để thu hình rồi ráp nối, đem vào vỏ kịch.

Sự scandale của nhà báo

Hiện nay Túy Hồng hoạt động rất mạnh bên ngành ciné, nghiêm nhiên làm chức giám đốc của Sóng Phim cũng như đã làm trưởng ban bên Sóng Kịch. Với chiếc xe hơi riêng hiệu Subaru Nhật Bản, cô cùng chồng đi quay phim suốt ngày tối mờ mịt mới về nhà ở cư xá Lữ Gia Phú Thọ, Đã đóng trong hai phim Gác Chuồng Nhà Thờ và Lệch bà xã (một phim vui nhộn quy tụ hầu hết các vai hè nam nữ: Thành Việt, Phi Thoàn, Khả Năng; Túy Hoa, Bé Bụ.v.v...). Hiện đang thực hiện phim «Nha Tôi» từ

quyen truyện dài của nhà văn Duyên Anh. Và Túy Hồng sẽ đóng một vai hè nữ trong phim này ? Khán giả ciné hãy đón xem.

Túy Hồng cho biết hiện nay cô rất ít thi giờ rảnh. Mà nếu có thể chỉ muốn cùng gia đình đi xa ra khỏi thành phố Saigon này. Hồi về cảm tưởng khi tiếp xúc với nhà báo, Túy Hồng có vẻ rất e dè :

— Tôi thích những ký giả phỏng vấn đứng đắn về các vấn đề nghệ thuật. Số nhứt là những bài báo cố tình làm Scandale để báo bán chạy, vô tình làm hại giá trị của người nghệ sĩ và hạ giá cả giới ký giả.



Thuốc thơm hảo hạng
Virginie chế ra : Ngon, Thơm, Dịu...
DÙNG TOÀN THUỐC LÁ THƠM THƯỢNG HẠO HẠNG

KẾ / BẢN / MAU

nguyễn thụy long

CHƯƠNG I

Lão Tư thỉnh thoảng gặp vài ba người bạn cũ, chúng nó đồi khác nhau, có thằng khá hơn, và có thằng mạt hơn. Thằng Ba Cầu Muối oai phuông lẫm liệt ngày nào bây giờ sống như một con chó ghẻ dưới gầm cầu, chỉ cần một cơn gió hơi mạnh cũng đủ xô hán ngã. Lão Tư gặp lại bạn, lão không hỏi nguyên do, nhưng lão thừa biết lý do nào đã đưa Ba Cầu Muối đến hoàn cảnh thê thảm như vậy ! Thuở thiếu thời Ba Cầu Muối được các em út phục dịch, những tay anh chị khét tiếng nè vì, hắn đã trở nên trác táng, càng ngày càng đi quá nêu mới ra nông nổi này. Lão Tư không có bồn phận gì với bạn hết, thuở đương thời của Ba Cầu Muối, Ba Cầu Muối cũng chẳng hề giúp đỡ gì lão Tư, nên lão Tư có quyền tinh bợ, và lại, lo chính cho thân lão cũng chưa xong, lão không được phép lo cho ai cả.

Lão Tư ngồi bắt chân chửi ngũ, đùi rung tít lên, những hình ảnh bạn bè ngày xa xưa lần lượt hiện ra trong đầu lão, lão lầm bầm :

-- Kệ con đĩ mụ nội chúng bay, tao đ... thèm nhớ đến chứng bay nữa.



Nói vây chờ lão Tư vẫn nhớ đến bạn bè, khi say ngồi độc âm, lão không nhớ đến bạn bè cũ thì cũng chẳng biết nghĩ gì. Ngày xưa lão Tư cũng là một tay chơi, một tay đàng điếm bình dân, lão có vài ba con đào làm điếm trong xóm Vườn Lài của ông Bầy Viễn, lão cũng từng ghêch sòng bạc cho ông Bầy Viễn, cho tới ngày ông Bầy Viễn đánh chau thua với quân quốc gia sòng bạc Kim Chung tan tành xiêu quách lão Tư mới càng thê thảm hơn, sau khi cẩn nhà của lão bị bốc cháy vì nạn hỏa hoạn, lão chính thức đưa vợ con ra đường, chiếm một khoảng mái hiên quây bì các tông làm nhà. Lão Tư ăn một miếng bột chiên, nâng cái chén nhỏ xiêu lèn húp một tí Tàu Vị Yếu pha dấm ớt chua, lão chép chép miệng, lão lại làm thêm một hộp để, đầu lão nóng lên, lão phun một bãi nước miếng, chờ thèm một câu ròn tan :

-- Đ... mẹ tướng Bầy Viễn.

Lão Tư không biết tại sao lão lại chửi Bầy Viễn nữa, có lẽ sự khổ sở ẩn ức trong người lão quá lâu rồi, bây giờ nhớ đến Bầy Viễn lão phải chửi một câu mới đỡ hực. Nghe nói bây giờ thằng chả ở bên Tây, thằng chả lấy thêm tời hai ba con vợ đầm,

tiểu của chả tiêu đến mẫn hai ba đồi chả cũng không hết. Nội nghĩ đến điều đó lão Tư cũng đã thấy bức rồi, lão Tư uống liền tiếp hết hộp để nọ đến hộp kế kia, lão Tư bắt đầu thấy người lao đao, chân tay lão buồn bã, lão gật gù cái đầu, lão như một con đồng đang lên, con đồng lên thì thấy thành thảy trời, lão Tư thấy toàn đồ Hà Bá,

-- Đ... mà Bầy Viễn, mày sung sướng mày có biết đàn em của mày khô sở khùng, bao nhiêu thằng chết mất xác vì mày, tao cũng đàn em mày vậy, tại sao mày bỏ rơi tao, đ... mẹ cái mặt nhơ nghĩa con c..., chả ở lại đì, chả ở lại vì chả còn vợ con.

Lão Tư dằn cái ly cái cốc xuống bàn :

-- Vợ với chả con, giang hồ mà nói đến tình nghĩa vợ con, đ... hiểu sao tao lại nghe mày nói vậy mà lọt tai, tao tinh nghĩa đ... gì với con mụ vợ tao, với mấy đứa con ôn hoàng địch lệ, vậy mà mày bắt tao ở lại, mày không cho tao chạy theo mày qua cầu chữ Y, không cho tao theo mày vào rừng Sát đê đi Tây, phải chi mày cho tao theo may hời đó thì bây giờ tao cũng có vợ dần rồi, sang Tây mày phong cho tao chức cò lò nền là khói đầm non mè, đ... mẹ cha chả là tiếc, đ... mẹ Bầy Viễn.

Một đoạn đời dĩ vãng trở lại trong đầu lão Tư, lão liên tiếp gọi đê, lão uống hoài uống hủi, lão tự xỉ và mình :

-- Ngu, tao ngu quá chừng đi, tại sao tao lại ngu quá vậy cà, thiếu tướng Bầy Viễn ơi, thiếu tướng cho em đi theo ngày đó em đâu có khô như bây giờ, em theo đại ca từ khi đại ca còn là 1 tay anh chị, em theo đoàn quân Bình Xuyên của đại ca đánh Tây, danh vang lừng một thời...

Lão Tư đè hát :

-- Bình Xuyên, Bình Xuyên vang lừng ngàn năm
Lão lại cười khẩy một cái :

-- Đ... có oai hùng gì hết tron, bây giờ ai còn nhớ đến Bình Xuyên.

Lão Tư cười khà khà, lão gật gù lia lịa, hình như có một đỗi trai gái nào vừa đi qua mặt lão, lão nghe thấy mùi nước hoa thơm ngát, lão có nhường mắt lên, nhưng lão chỉ thấy lờ mờ người con gái, cô lẽ là một người con gái đẹp. Gái đẹp hả, tao từng hâm hiếp nhiều mà, nhất là Xâm Chợ Lớn, ngày đó tao có súng, súng Sáu lận trong quần, tao là lính Bình Xuyên, tao có mấy thằng bạn lái xe Jeep, chúng tao có thèm ập vào bắt cứ nhà nào có con gái đẹp, tại tao bắt gái đẹp mang đi, hâm hiếp rồi tát rồi thả về mây hời, đ... cha ai làm gì tao, thưa với ông trời à.

Lão Tư hit hà, lão chặc chặc lưỡi, lão nghĩ đến cái hàng trang ngàn của con Xâm, cái hàng tuyệt diệu, cái con nhỏ đang đứng trước mặt lão cái hàng cũng chỉ trang đến thế là cùng chờ gì.

Lão Tư hất hất cái mặt lên :

-- Phải vậy không ?

Người thiếu nữ vội vàng nắm tay người yêu, và cả hai lần di nơi khác, trong đám người đông đảo

ăn nhậu ồ kia. Lão Tư cười khoái trí Lão Tư cầm thấy đầu minh nóng lên, những ý nghĩ đậm đật đầy đặc trong đầu lão, lão chợt sờ xuống dưới, lão thất vọng, vậy mà thằng nhỏ vẫn ngủ khì khì, hông, hông quá rồi, lão Tư thất vọng, minh già quá rồi, thật ra đâu có đến đỗi nà, lão chưa tới 60 tuổi mà, lão thở dài sườn sượt, tại cha Bầy Viễn hết cả, tại cha bỗ lão, bỗ lão, lão buồn bã rồi trở nên nghèo khổ, nghèo khổ quá rồi liệt dương chớ có mẹ gì đâu.

Lão Tư lại lèm bèm chửi Bầy Viễn.

Lão Tư chợt nghe thấy tiếng cười nói thật quen thuộc đâu đó, tiếng cười nói của đứa con gái lớn lão, con nhỏ gần 20 tuổi. Nó ở đâu, và lão nghe tiếng nó nói gì đó, anh anh em em gì đó với thằng nào, đúng nó rồi, lão không thể nghe lầm, và lão nhìn thấy nó ngồi quay lưng lại phía lão, nó ngồi với một thằng trai trẻ nào đó. Hai đứa ăn uống tung bừng, cười cười nói nói, con nhỏ đi với bố, một thằng thanh niên lạ hoắc. Trời đất, thằng sờ khanh nào rù quyến con gái lão ? Không được, lão đâu eo nuôi con gái bấy lớn đê cho thằng sờ khanh rù quyến, lão cần phải tổ thái độ, con gái lão đẹp lam chớ, hai cẳng dài, không trắng nõn nà mà nâu nâu, đứa con gái có duyên nhất via hè, biết bao nhiêu thằng cư ngụ đọc theo via hè muốn cum con gái lão mà không được, vậy mà bây giờ thằng khốn nan nào đã cum con lão, lão sharper mắt, lão cố nhường đỗi mắt lên để nhận diện thằng sờ khanh. Tao đâu có nuôi mày bấy lớn đê mày đi theo thằng sờ khanh, đ... mẹ con đĩ hè bà đ... .

Lão Tư tật nốt hộp đê, lão khuynh khoảng đứng dậy, phải cho hai đứa này một bài học, tía mày đây, tia mày đây, chết mẹ các con, Lão đì tời bàn trước mặt, lão đứng đằng sau lưng con gái lão, con gái lão vẫn không hay biết gì hết tron, lão trợn mắt gã thanh niên ngang lèn nhìn lão. A mày rù quyến con gái tao mà mày không biết tao là ai, đò chó đê.

Lão Tư chửi một câu :

-- Đ... mà con đĩ hè bà đ... .

Đứa con gái của lão quay phắt lại, nó nhận ra tia nó, nó chưa kịp nói gì thì lão Tư chửi tiếp liền :

-- Đ... mà mày, tao nuôi mày bấy lớn đê mày theo trai hè ?

-- Tía, tía..

-- Tia, cái con đĩ mụ nội mày...

-- Tia con giờ thiệu.

Không giờ thiệu gì hết, mày theo tao về nhà không tao đập thấy mẹ mày ở đây bây giờ.

Gã thanh niên chói với, gã chưa kịp có phản ứng gì, lão Tư cung tay tính thoi gã, gã vội vàng đứng bật dậy, đứa con gái lão Tư cũng vừa thoát khỏi vòng kềm tỏa của lão Tư, nó nắm ngay lấy tay người yêu la lèn :

-- Chạy anh.

Gã thanh niên vứt lại một mớ tiền trên mặt bàn, nắm tay đưa con gái chạy len lỏi qua đám người đông đảo, và biến mất, chỉ còn một mình lão Tư với một đám đông người hiếu kỳ, lão Tư bức tức phân trần túm lum :

— Các người coi, con bắt hiếu vậy đó, tôi nuôi nó cả hai chục năm trời bây giờ theo trai cho đ... bậy.

— Ông già ơi, con gái lớn phải cho nó mèo mờ chờ.

Lão Tư chửi liền :

— Đ... mẹ đứa nào nói vậy, đ... mẹ toàn đồ bắt hiếu bắt mục, phải trả ơn cha mẹ đã rồi mới được theo trai...

Tiếng cười khích khích trong đám đông, một thằng mắt dày nào đó lên tiếng :

— Ba ơi gả con gái ba cho con đi...

— Tao đ... gả cho đứa nào hết.

— Ba không gả cho con thì ba giữ làm gì?

— Tao giữ con gái tao làm gì thì kệ bố tao.

— Ea giữ ba bồ...

Tiếng cười ré lên, lão Tư không biết thằng nào nói câu đó, toàn là đồ mắt dày, tiếng nói lại tiếp tục :

Đọc giả báo ĐỜI muốn có thêm
1 tờ báo đấu tranh kịch liệt,
chửi xả láng, mỗi tuần hãy mua :

tja ujt

- Tuần báo đối lập không biết «rết» !
- Tờ báo bị nhiều oan trái nhất lịch sử nhưng vẫn quyết liệt vùng lên.
- Tờ báo bị phủ đầu Rồng nghi ngò của Phó râu Kẽm nên bị tịch thu đều đùa.
- Mỗi tuần bạn hãy hỏi «kín» sạp báo, tìm mua cho bằng được. Đọc Tin Vịt khoái thiên thu, cười chảy nước mắt, xót đau vạn đại.
- Chủ nhiệm, chủ bút TÚ KÉU

— Nuôi con gái lớn phải bắt con gái trả hiếu chờ, làm luôn đi ba.

Lão Tư hừ hừ, răng lão nghiến vào nhau kít, không biết thằng nào lại ăn nói câu ngon lành vậy chờ, cái thằng nào đó cũng chỉ mất dạy đến như lão ngày xưa là cùng.

Thằng nhỏ con lão ba Tầu bán bột chiên đến bên lão, lay tay lão :

— Nay ông già trả tiền bột chiên đi chờ.

Đ... mẹ cái đồ bẩn tiện, nó sợ mình chạy mất, lão Tư không có ý ấy, lão trừng mắt lên :

— Má mày, tao còn đứng đây chờ đã chạy mất đâu.

— Bây giờ ông không chạy, nhưng lát nữa chạy.

— Đ... mẹ mày nói vậy là chậm danh dự tao đồ mày biết không.

— Trả tiền đi rồi ông muốn nói gì thì nói.

Cái giống các chú cha truyền con nối bẩn tiện, lão Tư muốn trêu chọc nó :

— È, nếu tao không trả tiền thì làm sao mày?

— Tui kêu linh bất.

— Bắt tao càng sướng, tao ở từ đở phải đi làm.

— Thôi ông ơi...

(CÒN TIẾP)



DIỄM TÌNH

1.—

dêm ngủa bàn tay chiếc lá
phiếm môi em nụ hồng
đẹp những khu rừng hoang
tôi phục sinh giữa ngọn lửa cháy
cố em
thơm những câu thề thốt

2.—

khởi đầu bằng nghìn sao bén loạn
quên dấu chân
thảm có tiết trinh
ngón tay mơn trớn ngón tay
lời thì thầm giắc vụng về
em giảng cho tôi vùng trời ảo tưởng
Mùa xuân thức dậy dưới lưng cõng
em run người như một dây đàn
trời em
cỏ cây cười lên sắc sỡ
tôi úp mặt vào chùm tóc mun em
đêm nhỏ to tình tự
như huyền sử
như liêu trai
động trời trăng sao
làm những nụ sương áy náy.

3.—

Vì em ngủ đè vai trán
nên khuya thèm con gió
tôi chán mờ hồn ngực em mộng
hương lành mặt trăng
nghe tình ái chạy trong làn da muốt nôn
xanh những giấc mơ cỏ hoa
trong vòng tay ôm siết.

4.—

Tôi bỗng sụp quì vụng đại
cắn vào môi em uống giọt n้ำ nóng
em run mắt lệ ảm
thiên nhiên mở mắt ngó.
Xin tạ ơn dương gian
xin tạ ơn nàng
mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông

dòng thơ rất ngọt
thơm trái tim hồng
tôi xin hiến dâng
trọn tình yêu thứ nhất.

5.—

Không cần phải nói thật nhiều
tôi sợ những khu rừng ngôn ngữ
đời thêm bỏ ngỏ
ôi những mãnh dao găm vô hình
khoát cuộc đời lỡ loi

6.—

Ôi đêm nay
nghìn sao như rượu say mồi
Em bao giờ không là thiên nhiên
kiều diễm
một trái cảm
tôi cúi đầu khóc như trẻ thơ
những sợi tóc buộc lấy trái tim
xao xuyến.

7.—

Hãy đặt bàn tay trong bàn tay
tình yêu chúng mình hiện lên chiếc cầu kết
đèn đâm cưới
hoa bay
rực nở
ôi em yêu hồng tuổi đại đài chén
mùa đông là hạng sâu đề đôi tim sưởi ấm nhau
cuộc đời no tròn ý nghĩa.

TRẦN DÌNH TUYỀN

oo

BÀI VỌNG TÌNH

thơ tôi đá cuội lăn trầm
trong cơn biền động nhịp đầm sầu rơi
khi về tình đã mù khơi
xót đau riêng phận ngậm ngùi ai chia
xa tôi áo mỏng tình khuya
người như nắng sớm chia lìa giọt sương
yêu người yêu tự nguồn cơn
sao dành chỉ rối tay trơn giả từ
sầu tôi, sầu đã thiêng thu
tình người tình đã phiêu du bạt ngàn
thấp trong tôi nỗi muộn màng
tưởng người tượng đài ngàn năm vọng tình

LYNH CA

(Phiển buồn tuổi đà)

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

KINH TẾ

TẠI SAO DẦU LỬA CHƯA PHUN?

Đầu năm 1971, báo chí Việt Nam xôn xao về tin xứ ta sắp có dầu lửa. Dân ta hồn hở mừng thầm, tưởng tượng ra những ngày vàng son sắp tới, một khi chất dầu đèn nhánh bắt đầu phun. Giới chức bộ Kinh Tế loan báo: chừng tháng 3-71 sẽ cho các công ty quốc tế dầu thầu tìm kiếm dầu lửa. Tháng Ba qua đã lâu, việc dầu thầu vẫn chưa khai diễn dù nhiều công ty ngoại quốc đã nạp đơn. Mọi người cũng đã sấp quèn cái «củ cà rốt» mà người ta vẽ ra để an ủi cảnh nghèo chung.

Nhưng, dân chúng lại khấp khởi hy vọng, khi nghe báo loan tin ông Pinay, cựu thủ tướng Pháp sắp qua VN để bàn chuyện xin tí mỏ dầu sắng. Thực ra, theo một viên chức có thẩm quyền tại bộ Kinh tế, thà chưa có dầu hiệu gì chừng tổ ông Pinay muốn nói chuyện dầu lửa với chính phủ ta cả. Còn vấn đề dầu thầu tramped trễ, chỉ vì mình muốn nghiên cứu cho kỹ càng mọi khía cạnh đó thôi.

Một chuyên viên này là Nguyễn Ngọc Mai, một cán bộ tuyên truyền cao cấp của Đảng đồng thời là một phóng viên của nhật báo Tiền Phong đã về hồi chánh chính phủ VNCH vào năm ngoái.

Sở dĩ nguồn tin trên chỉ được tiết lộ mới đây vì: «Không ai hỏi tôi về việc đó và tôi không nghĩ rằng các ông đã lưu tâm tới vấn đề này rồi» hồi chánh viên này nói vậy. Chắc chắn rằng các loại nha phiến morphine heroin... hiện đang lưu hành tại Saigon một số đã được biến chế từ số lượng thuốc phiện do Bắc Việt sản xuất. Tuy nhiên, qua các cuộc thăm vấn, hồi chánh viên Nguyễn Ngọc Mai đã không cho biết là Hà Nội sản xuất thuốc phiện để nhằm vào công tác dầu

chính phủ Thái đang định đòn các điều kiện khai thác. Theo chuyên viên kề trên, VN ta vì vậy phải thận trọng từng tí một, đề khôi lâm vào thế kẹt như các nước láng giềng, có con gái cho đính hôn rồi mà chủ rề không chịu cưới.

Tuy thế, có thể chỉ một vài tháng nữa là công việc nghiên cứu xong xuôi, và chính phủ sẽ mở thầu để chọn công ty nào xứng đáng cho tìm kiếm dầu lửa. Vậy là «củ cà rốt» dầu lửa vẫn còn lủng lẳng trước mũi dân Việt, ta vẫn có quyền hy vọng rất nhiều vào chất «vàng đen» này!

(HIỆU TỐ)

CHIEN TRANH

NGA, TÀU ĐANG GIÚP BẮC VIỆT SẢN XUẤT THUỐC PHIỆN

Bắc Việt hiện đang sản xuất một số lượng thuốc phiện quan trọng để xuất cảng sang Trung Cộng và Nga Sô. Theo lời một hồi chánh viên tiết lộ, anh ta đã được trông thấy tận mắt những đòn điền thuốc phiện ở Hà Giang, Sơn La, Lai Châu và Cao Bằng.

Hồi chánh viên này là Nguyễn Ngọc Mai, một cán bộ tuyên truyền cao cấp của Đảng đồng thời là một phóng viên của nhật báo Tiền Phong đã về hồi chánh chính phủ VNCH vào năm ngoái.

Sở dĩ nguồn tin trên chỉ được tiết lộ mới đây vì: «Không ai hỏi tôi về việc đó và tôi không nghĩ rằng các ông đã lưu tâm tới vấn đề này rồi» hồi chánh viên này nói vậy. Chắc chắn rằng các loại nha phiến morphine heroin... hiện đang lưu hành tại Saigon một số đã được biến chế từ số lượng thuốc phiện do Bắc Việt sản xuất. Tuy nhiên, qua các cuộc thăm vấn, hồi chánh viên Nguyễn Ngọc Mai đã không cho biết là Hà Nội sản xuất thuốc phiện để nhằm vào công tác dầu

độc binh sĩ Hoa Kỳ tại Việt Nam hay chỉ vì vấn đề kinh tài.

Anh ta chỉ cho biết trường hợp anh được đi thăm một đòn điền thuốc phiện nằm trên đường Hà Nội - Hà Giang. Đó là lúc anh đi phỏng vấn «các công đòn du đăng», già điên và những thành phần tội ác khác đang được Đảng giáo dục và cải tạo từ trưởng bắng công tác lao công nông trường.

Anh đã thấy sáu toán lao công, mỗi toán 100 người làm việc cùng với các cố vấn Liên Sô và Trung Quốc. Anh cũng cho biết là những đòn điền thuốc phiện tại các tỉnh nói trên rất màu mỡ và được BV triệt để khai thác bằng những máy móc, dụng cụ tối tân. Họ đã sử dụng cả máy bay do phi công Nga lái để rắc thuốc diệt trừ sâu bọ!

(THIỆU QUANG)

NHÂN VẬT

LÂM HOÀNG HẬU BA TƯ CÓ SƯƠNG CHĂNG?

Nhân lễ kỷ niệm 2500 thành lập vương quốc Ba Tư, hoàng hậu Farah Diba dành cho phóng viên một tờ báo Mỹ một cuộc phỏng vấn. Nhà báo được biết trước về những thủ tục triều kiến trước khi vò bệ kiển hoàng hậu. Nào cấm ngồi, bắt chéo chân lên nhau, nào cấm đỡ cao chân phô bày gan bàn chân bắt cứ trường hợp nào. Ngoài ra phải mặc áo dài tay, đội mũ và đeo găng đàng hoàng nữa.

Nhưng khi gặp mặt Hoàng hậu, nhà phóng viên cảm thấy dễ chịu hẳn đi. Là cựu Sinh viên du học tại Pháp, cô Farah Diba đã được ông Hoàng Ba Tư chọn làm vợ sau khi ly dị với bà Hoàng không con Soraya. Dù sống đời vương giả đã chục năm nay, hoàng hậu Farah Diba, vẫn là một phụ nữ cởi mở, thành thực. Nàng tiết lộ: «Tôi phải làm chủ tịch hội chống bệnh ung thư, vì vậy mỗi khi gặp họ là tôi phải đấu tranh lá thật kỹ, dù vẫn

đa hủ thuốc. Bà Hoàng xứ Ba Tư đầy thảo thoại đó còn làm chủ tịch của 23 hội khác nữa. Nàng than phiền trách nhiệm nặng nề đã khiến tóc nàng lâm đốm muối tiêu, dù mới có 32 tuổi. Và cả vua lâm hoàng hậu đều bận rộn quá mức, khiến cho hai người rất ít khi có dịp nói chuyện với nhau về những vấn đề riêng tư. Tuy là người ham hoạt động, Farah Diba cũng đã «rất chán vai trò hoang hậu» chỉ mong được sống thực với con người mình mà thôi!

(Theo NEWSWEEK)

GIAO DỤC

MỸ BẢO VỆ HÀM RĂNG TRÒ NHỎ.

Người ta vẫn nói trẻ con Hoa Kỳ sương nhất thế giới. Nơi trường sở học hành miễn phí, các phương tiện giải trí công cộng đầy đủ hàm răng của các trò còn đeo sún sóc ngay cả trên xe bus, tại trường nữa! Sún sóc cách nào?

Các nhà sĩ Mỹ đã làm thống kê thấy rằng hàng năm có tới 1300 học sinh nhỏ tuổi bị hụt mặt hay hụt răng trong khi đi xe bus nhà trường. Các chú bé có ghế ngồi đàng hoàng, nhưng mỗi khi xe ngừng bất tử là các chú bị đập mặt hay miệng vào lưng ghế sát đàng trước. Nhiều trường hợp bị thảm đã xảy ra: chú nhỏ có thể bị hụt hầm dưới, trong khi hàm trên cứ lớn theo người. Chú ta sau này sẽ có cái miệng giống như mồ chim vậy! Và dù có giải phẫu chữa cháy, chú bé vẫn rất có thể phát âm hay ăn uống khó khăn.

Hội các giải phẫu gia tai mũi họng của Hoa Kỳ, đã đứng ra lo bảo vệ cho các chú trò nhỏ đi xe bus. Họ đã tìm mẫu những cái bao đệm lưng ghế, sao cho khi đập mặt vào, các chú bé vẫn không sao. Vài năm sau được loại bao nào tốt nhất, mà lại rẻ dưới 10 đô là hội sẽ yêu cầu bắt các trường tiểu học Mỹ xài hết.

Trẻ em VN thì chỉ mong có trường để mà học, và xin đừng ghé vào xe buýt công cộng mà cũng chưa xong!

ĐÔ QUYỀN
(trích Newsweek)

BAO CHÍ

HỘI THẢO CỦA PLAYBOY.

Nói tới cuộc hội thảo của báo Playboy, qui vị đã nghĩ tới những hình lõa thể, những chuyện về Sex. Và một cuộc hội thảo Playboy chắc phải gồm những tay chơi bốc trời, những em kiều nâu, những si-ta-lé-lét này lú v.v...

Sai nặng,

Cuộc hội thảo do chủ nhiệm Tạp chí Playboy Hugh Hefner tổ chức mới đây ở Chicago. Huê Kỳ, qui tụ những tri thức tên tuổi, những nhà mô phạm, những nhà văn và ký giả có tiếng của Mỹ. Xin kể tên: Kinh tế gia Kenneth Galbraith, giáo sư Harvard, một trong số nhà kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay, cựu đại sứ Mỹ ở Ấn Độ. Xin nêu tên khác: Sứ giả Arthur Schlesinger Fr, trước là cố vấn của T.T Kennedy cũng là giáo sư Harvard. Tiêu thuyết gia John Cheever, tên tuổi lớn trong làng văn Huê kỳ. Ký giả Halberstam, 2 lần đoạt giải Pulitzer, trong đó có một lần nhờ những phỏng sự về V.N. đả kích chính sách Mỹ. Tất nhiên, trong các tên tuổi lớn, phải có cả ông William Masters, trong cặp (Masters và Johnson) cả thế giới biết tiếng về công cuộc nghiên cứu tính dục. Tia chung có tất cả 65 người đến dự cuộc hội thảo; những người này đã từng đóng góp bài vở cho Playboy trong thập niên vừa rồi.

Tuy nhiên không phải với những tay tri thức nổi tiếng mà cuộc hội thảo có thể đi đến những kết luận hữu ích. Thực ra, cuộc hội thảo của playboy nói trên đã trở thành một loại thuốc ngủ đối với những người tham dự. Ngay cả với những đê tài ăn chắc như «Tương Lai của Tinh Dục», «Nếp Sống Đô Thị Mới» «Khoa Báo Chí Mới» mà các hội thảo viên vẫn không đưa ra được điều gì mới lạ ngoài những lập luận nhằm chán thuong thường. Trong phần hội thảo về báo chí kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ, bình luận gia Von Hoffman của tờ Washington Post ngồi không yên trong ghế của ông ta, một ký giả khác lơ đãng viết nguênh ngoạc và nhà báo Wicker của tờ New

York Time thi ngồi nhìn vách tường. Tuy nhiên câu hỏi chính yếu đề cập đến chủ ý của cuộc hội thảo do nhà văn John Holmes nêu lên vẫn không được trả lời.

Thế tại sao có nhiều người nổi danh đến tham dự một cuộc hội thảo nhàn chán như vậy? Xin thưa vì tạp chí Playboy trả tiền bài rất cao (1000 Mỹ kim cho một bài ngắn, 2000 Mỹ kim cho một bài dài từ 2000 đến 3000 chữ) nên nhiều người đến vì mong có cơ hội làm quen với bài liên tập tờ Playboy. Ngoài ra một số khác đến với hy vọng tìm thấy những hình ảnh sống thực mà họ đã có dịp thường thấy trên những trang của tờ báo, những người này đã thất vọng hoàn toàn.



LÊ NGHĨA LIÊM SĨ
CÒN
VIỆT NAM
CÒN



truyện ngắn hai kỳ

HOÀNG HẢI THỦY

LỜI HÚA

Năm anh đang đăng cài truyện dài Người Yêu, Người Ghét trên tờ báo Sống, em có vào Sài Gòn. Em đến nằm ở tiệm ông Tư Kiêu. Nghe ở đó người ta nói thính thoảng anh có đến hút ở đó, em định bụng chờ anh đến, em sẽ kể cho anh nghe chuyện vượt ngục của em. Đề anh có thêm tài liệu viết đoạn bọn ăn cướp—bọn Già Mồng phải không anh? Em còn nhớ rõ chi tiết cái chuyện ấy lắm mà — sửa soạn vượt ngục trong chuyện của anh. Khi ấy em đọc tới đoạn chúng nó sắp vượt ngục. Em có nói ở nhà ông Tư Kiêu «Tiếc quá tôi không được gặp Thủ». Nếu gặp anh ấy, tôi nằm kề cho anh ấy nghe chuyện vượt ngục có tôi tham dự để anh ấy viết thi hay biết mấy. Vượt ngục ở VN khác vượt ngục ở bên Tây, bên Mỹ nó khác... Anh chưa từng bao giờ ở tù, làm sao anh biết được chuyện trong tù, làm sao anh viết chuyện tù vượt ngục hay được??

Buổi sáng tôi vừa vào thăm Me sú Tỉnh trưởng ở tư dinh của ông ta. Tỉnh trưởng khoe với tôi bằng cái giọng tin chắc trăm phần trăm rằng cái gọi là cuộc bài trừ ma túy ở địa phương này rất cù, rất bảnh. Kết quả thâu lượm được tốt nhất nước. Kè từ ngày qui anh Hoa Kỳ muôn rút quân ra khỏi Việt Nam, qui anh tung ra chuyện linh G.I. Mỹ ở chiến trường tôi, tệ này bị đầu độc bằng ma túy. Tình trạng linh Mỹ ở Việt Nam có nhiều anh nghiện ma túy là chuyện có thật. Linh Mỹ nghiện bạch phiến. Cũng có nhiều tên nghiện hút thuốc phiện theo lối cờ diền truyền thống bàn đèn ống hút kèn càng, lại có cả những tên nghiện «echoác» tức chích sái thuốc phiện nấu với nước lè vào thẳng mạch máu. Nhưng bạch phiến là do chính bọn linh Mỹ đem tới đất này,

không phải đất này có sẵn bạch phiến trước khi Mỹ đến. Chỉ vì buôn bán chất thuốc phiện trắng nhè có lời nhiều, lính Mỹ lâm tiền và lính Mỹ lại đóng nên bọn con buôn bẩn xú thấy mối lối mới đồ xô đi buôn bạch phiến bán cho Mỹ. Tôi chưa từng được trông thấy nguyên cả một ký lô bạch phiến như thế nào xong tôi nghe nói chất đó vốn một lời gần 10. Một ký bạch phiến khi mang vào nước ta trị giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Nhưng người mua phải mua liền một lúc cả năm, bảy chục ký mới được cái giá đó. Mua xong đem bán lẻ từng ký với giá 2 triệu, hay 2 triệu rưỡi gì đó. Bọn nhà buôn lùng kỹ bạch phiến về đem pha phách, bỏ vào những ve nhỏ, bắn cho lính Mỹ nồi ve nhỏ đó với giá 500 đồng một vỉ. Số tiền bán lẻ này làm cho mỗi ký bạch phiến như thế thau được tới 5 hoặc 6 triệu đồng bạc VN.

Đáng lý ra chánh phủ VN có quyền trách bao Mỹ đem bạch phiến và nạn nghiện bạch phiến vào nước mình, nhưng ngược lại, chính bọn Mỹ lại trách các viên chức Việt Nam buôn bạch phiến đầu độc cho lính Mỹ. Và các ông trong chánh phủ mình im thin thin, đồ tội buôn bán cho nhau—đều cả Tổng Thống với Phó Tổng Thống là hai ông to đầu nhất chính quyền cũng bị bọn Mỹ lôi ra tố cáo dính vào trò buôn ma túy thì hết nước nói—thế rồi do sự đòi hỏi của bọn Mỹ, chính quyền ta liu riu mở cái gọi là chiến dịch bài trừ ma túy. Và kết quả là những người nghiện bạch phiến ở đây—cái nghiện này khác hẳn với cái tên bạch phiến từ căn bản đến chi tiết—bị đòn oan. Cuộc bỗng rập các nhà có bàn đèn ở trên toàn quốc diễn ra tàn nhẫn, ác liệt chưa từng thấy trong lịch sử đệ tử Cố Ba Phủ Dung bị đàn áp trên đất nước này. Vào buổi sáng nay tôi nghe ông Tỉnh khoe tỉnh ông đã thanh toán hết bàn đèn, tức là không còn một cái

bàn đèn nào hoạt động ở thành phố này. Ông nói: Không thể có chuyện chủ tiệm hút hối lộ nhân viên bị bắt để không bị bắt. Vì chúng tôi có những 6 đội bị bắt. Chúng tôi có địa chỉ tất cả những nhà có bàn đèn ở trong Tỉnh. Trên bàn đèn thành phố, chúng tôi ghi những địa chỉ đó bằng những điểm đỏ. Và chúng tôi đi bắt bằng hết. Tỉnh tôi đứng đầu thành tích bài trừ ma túy.. 4 ký lô bạch phiến bị bắt trong vòng hai tháng...

Và bây giờ là buổi tối, tôi nằm bên một bàn đèn đang sáng đèn trong thành phố này. Người vừa nói câu trên với tôi là một thanh niên chừng 30 tuổi. Mắt gã hơi dài, da gã hơi đen và hai mắt gã sáng. Gã nằm tiêm thuốc cho tôi hút và tôi nhận thấy bàn tay trái gã có nhiều vết dao chém, một ngón tay trên bàn tay ấy — ngón út — bị cụt một nửa. Người bạn thồ công ở đây đưa tôi đi chơi giới thiệu gã, trước đây, là một du dãng khét tiếng, một tên quái nói theo danh từ du dãng. Gã từng đánh chết người, từng đi tù và đúng như lời gã nói, gã từng tham dự vào một vụ vượt ngục làm chấn động dư luận.

Vụ vượt ngục ấy xảy ra lâu rồi. Trong thời nước mình hẵn còn ông Diệm, ông Nhu. Vụ đó có bằng báo, Bây giờ nhắc lại, chắc nhiều người còn nhớ, dù rằng nhớ lờ mờ. Trong những năm ông Diệm ở ngôi T.T, đất nước mình còn tương đối yên bình, ít những vụ náo động lớn nên những vụ giết người cướp của còn được coi là đại sự. Năm đó tôi làm ở tòa soạn Saigon Mới của bà Bút Trà và tôi còn nhớ vụ cướp này hơn nhiều người. Một ngày nọ có ba tên tới đây. Chúng đã sập đặt vụ cướp từ nhiều ngày nay tính trước đâu ra đấy. Chúng dò biết vào ngày đó cơ quan Nông Tin ở đây lanh về một số tiền 2 triệu để cho vay và chúng tính cướp số tiền đó. Chúng biết Me sú Giám đốc Nông Tin cuộc này là người Huế và người Huế là người hay cãi, hay trưng bằng cờ nhất nước. Chúng đến Ty vào lúc gần 5g30 chiều, giờ nhân viên sắp ra về. Gã vào trước tiên bận quần phục Đại úy, xung là Đại úy an ninh từ Sài Gòn ra điều tra vài nhân viên làm việc ở cơ quan này trước đây có dính líu với V.C. Khi nhân viên đã về hết là lúc ông Giám đốc sẽ mở tủ sắt lấy hồ sơ thành tích tố Cộng của những nhân viên bị điều tra ra khoe. Tủ sắt đựng tiền ở ngay trong phòng Giám đốc. Tên thứ hai sẽ vào phòng và dùng karaté chặt ngắt ông Giám đốc trong khi tên thứ ba đóng vai tài xế, ngồi chờ trên tay lái xe Jeep bên ngoài. Đánh ngắt Giám đốc, cướp số bạc 2 triệu xong, bọn cướp sẽ vứt lại đó và rời khỏi Tỉnh. Giảm số tiền là 1000 đồng.

Và sự việc xảy ra đúng như chúng dự tính. Ít nhất cũng đúng tới tám phần mười. Ông Giám đốc người Huế khi nghe nói nhân viên của mình bị giết ngay hoạt động cho VC bèn cãi và bèn mở tủ sắt lấy giấy tờ tướng lệ tố Cộng của những nhân viên ấy ra làm bằng chứng. Tên cướp thứ hai vào phòng đúng lúc và chặt một phát karaté

ngot như James Bond làm ông Giám đốc gục xuống bàn ngất đi. Nhưng bon cướp quên mất một chi tiết nhỏ: vào giờ này, nhân viên ra về hết nhưng trong cơ quan này còn cặp vợ chồng người tùy phái ở luôn ở căn nhà nhỏ đằng sau. Thấy ông Giám đốc có khách, anh tùy phái bèn bưng nước trà vào dãi khách đúng lúc ông Giám đốc của anh vừa bị đánh ngất. Anh đứng đó, tay còn bưng khay nước trà, miệng ú ớ kêu không ra tiếng. Tên vừa chặt karaté quay ra thấy anh và rút ngay con dao găm ra chọc vào cổ anh, lưỡi dao từ cổ xuyên lên đến miệng làm nạn nhân chỉ còn thở ra được những tiếng ắng ặc. Nạn nhân buông roi khay nước trà xuống và chị vợ nạn nhân nghe tiếng động, thấy lạ nhìn qua cửa sổ vào phòng và thấy chồng mình ngã nằm đó, ông Giám đốc cũng gục trên bàn. Chị la lên ầm ỹ và cảnh sát ập tới bắt được cả ba tên cướp. Trụ sở Nông Tin Cuộc ở ngay trước Ty Cảnh Sát. Bọn cướp thật chí tò chòe ngay trước mũi Cảnh sát. Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của vợ chồng anh tùy phái cuộc đánh cướp đã thành công mỹ mãn đúng như dự định.

Ở đời này có nhiều âm mưu khi dự định tưởng chừng toàn thiện, toàn mỹ, mà thực ra, toàn thiện, toàn mỹ thực sự. Chỉ vấp váp một chút mà thôi, một vấp váp nhỏ là đủ tiêu ma cả một kế hoạch. Bọn đến đánh cướp Cơ Quan Nông Tin Cuộc năm đó ở thành phố ven biển này chỉ có ba người, nhưng ba người này lợi hại, nguy hiểm và hữu hiệu hơn cả 30 người. Người chủ động trong nhóm tên là Lý, từng một mình thực hiện những vụ cướp táo bạo, động trời và ngoi lành ở Saigon. Lý đã tính trước đủ tất cả, biết rõ tất cả, kể cả biết về điểm tâm lý mà ít người đề ý—kể cả bọn định đánh cướp—rằng ông công chức và Giám đốc Cơ quan này là người Huế, và người Huế như đã nói, là loại người hay cãi cọ và khi cãi, hay trưng bằng cờ nhất nước. Điểm tâm lý này thật đúng, trong đời làm báo, tôi từng được gặp nhiều ông Tướng sinh ra đời ở Huế, đưa cho tôi coi đủ thứ giấy tờ về những vụ tham nhũng và bị tố tham nhũng. Có một điểm Lý quên: đó là sự có mặt của vợ chồng anh tùy phái ở ngay căn nhà nhỏ sau văn phòng ông Giám đốc.

Đánh cướp cơ quan chánh phủ đã là một chuyện chí, cướp ngay trước mũi Cảnh sát là điều chí thứ hai. Nhưng sự sơ sót nhỏ nhoi kia đã làm chết một mạng người, anh tùy phái tới số chết, Lý không dự tính giết ai hết trong vụ cướp này, và làm cho cả ba mạng gian hùng bị Cảnh sát vồ được ngay tại trận.

Gã du dãng kể chuyện cho tôi nghe dường như có tật nói nhiều. Gã là người Trung. Bây giờ cả con người gã chỉ còn đáng sợ ở đôi mắt gã. Tuy gã một điều anh, hai điều em với tôi, rất lẽ phép, khi kể chuyện không văng tục, không chửi thề, rất ngoan, nhưng nhìn đôi mắt gã phát ra ánh sáng, tôi nghĩ

rằng nếu tôi chạm đến quyền lợi tự ái của gã — chỉ cần tôi ra mặt kinh bì gã — tôi sẽ bị gã gọi ngay là mày và ăn thua đủ ngay tức khắc.

Người bạn Thủ Công của tôi nằm dưới lô bên bàn đèn, anh hút rất ít, mỗi lần chừng một cắp đã say, ba điều là mắt khoai lạc và có thể đi đến việc cho chó ăn chè, tíc nôn mửa. Dân đồng thoác thường gọi việc mửa vì quá say này là «Chu Du thở huyết». Anh nằm thường thức trà tàu, ăn kẹo lạc và bánh nướng Trung thu, anh nói : «Nằm ngủ khói thuốc anh thả ra cũng say mềm người, khỏi cần phải hút», và anh bảo gã du đãng.

— Thuận... May phải kể từ đầu vụ này anh ấy mới hiểu được chứ, may kẽ lung tung thế anh ấy biết dâng nào mà rờ? Hãy còn sớm, anh ấy có thể nằm ở đây suốt đêm nay nghe may kẽ chuyện. May cứ từ từ, dâng hoàng mà kẽ, không ai tranh lời may. Lắm gì mà may lật đật như đi ăn tiệc ấy.

Lúc này, tôi mới biết tên gã là Thuận. Cái tên hiền khô không hợp với một tên du đãng từng giết người. Như Đại, như Sơn, như Huỳnh, tên những du đãng một thời nổi tiếng ở Saigon. Đại Ca Thay Sơn Đao, Huỳnh Ti. Những cái tên hiền lành này chỉ dử dội khi có xước hiệu đi theo, và nhất là chỉ dử vì những việc làm của những kẻ mang những cái tên đó. Thuận cười.

— Đàn anh nói chí đúng dữ. Nghè ăn cướp là nghề của em mà.

Đúng ra, Thuận phải nói là «nghề của chàng» nhưng đang nằm nói chuyện với đàn anh — du đãng VN có cái đặc biệt là rất coi trọng văn nghệ sĩ, tất nhiên những văn nghệ sĩ được chúng coi trọng phải là văn nghệ sĩ đàn anh, nổi tiếng không giảo hoạt — nên Thuận nói khác đi là «nghề của em».

Tôi cảm thấy âm thanh lời gã có vẻ ngầm ngùi. — Nhưng đây là chuyện xưa rồi. Ngày em bắt còn là du đãng. Mười năm trước kia mới có du đãng, năm năm trước, thời ông Kỳ, ông Loan cũng vẫn còn. Ngày thì hết du đãng kiểu anh hùng Đại Ca Thay rồi. Vì sao các anh biết không? Vì bây giờ thanh niên phải đi lính hết. Du đãng cũng vào lính. Mà lính là có súng. Đúng nhau, bây giờ là ban nhau, hết còn hơn nhau về gan dạ. Phải đánh nhau bằng dao, lấy sức đọ sức mới có du đãng thứ thiệt...

Ngày em ở lính, ngày em đã có vợ, có con — Thuận tiếp — Ngày em phải nghỉ đến vợ con, không còn liều lĩnh bắt cần đòn như ngày xưa được nữa.

Với những ngón tay mẩy nằm trước chuyện cầm dao có vẻ rất cứng nay rất mềm xử dụng que tiêm sát, Thuận đưa đếu thuốc vào nõi trên khẩu đèn. Không cần súra, không cần vò đến cái thứ hai, điều thuốc đã nằm gọn đó, tròn quýt, gã chuyện đầu dọc sang cho tôi :

— Em muốn kể cho anh nghe chuyện của em để anh nghĩ cách giúp em. Em muốn các anh ấy sẽ nhớ đến thẳng em đã từng hy sinh cho các anh vượt ngục. Em muốn nhắc đến hai lời hứa. Lời em hứa với các anh ấy và lời các anh hứa với em. Em nghĩ em đã làm tròn lời hứa của em.

Khi các anh ấy nằm ở nhà lao thị xã này — lô Thuận kẽ — Em cũng vào tù. Em vào sau các anh ấy chừng hai, ba tháng. Năm ấy em mới hai mươi tuổi. Can tội ăn cắp xe. Lần đầu em thua nên em chỉ phải nằm áp nhiều lắm là ba tháng. Khi ấy các anh ấy đã ra tòa Đại Hinh, anh Lý nặng nhất bị tù hình, hai anh kia hai mươi lăm năm tù cấm cố. Các anh ấy chống án chờ xử lại. Khi em vào tù, anh ấy đã tung tiền ra mua chuộc từ quản đốc đến giám thị, các anh ấy sống đầy đủ không thiếu một thứ gì. Đôi rách nhẹn vào đó thấy các anh ấy được giảm thị nề như thế, nhất là sống như những ông Hoàng, thán phục lắm.

Biết là chỉ vài tháng là em mẫn tú, được ra nên các anh ấy mặc nổi em, thuyết phục em để em giúp các anh ấy vượt ngục. Anh Lý dụ em. Anh ấy nói khi ra khỏi tù các anh ấy sẽ sang Pháp bắt, nghĩa là các anh ấy không ở Việt Nam nên không sợ bị bắt lại và em không việc gì phải sợ liêng lụy. Các anh ấy sẽ cho em số tiền 200.000đ để trả công em.

Số tiền 200.000 đồng vào năm 1962 lớn lắm. Em cũng tham tiền nhưng năm ấy em hối còn trù, em còn nặng máu giang hồ. Nghe anh Lý nói đến chuyện sang Pháp, em nghĩ đến chuyện khác. Nhưng em không nhận lời anh ấy ngay, em còn thử xem các anh ấy có đủ tư cách để vượt ngục không đã. Em nói với anh Lý : «Anh dù em giúp anh vượt ngục anh không sợ em lên tố cáo với quản đốc ư?» Anh ấy cười nói : «Nếu em muốn tố cáo thì cứ việc. Anh sẽ đưa em lên gặp quản đốc bất cứ lúc nào em muốn...»

Nghĩa là anh ấy không sợ em tố cáo, anh ấy vẫn tinh như không. Hai anh kia tên là Du và Toản, tên thật của các anh ấy khác nhưng khi tới đây đánh cướp, các anh ấy dùng canh cướp khác, tên khác. Hai anh Du, Toản thi tài nghệ thường thường nhưng anh Lý thi thầu sầu. Anh Lý là linh hồn của cả bọn, anh Lý sắp xếp mọi chuyện. Đôi em chia sẻ phục ai, em phải phục anh Lý.

Em nhận lời nhưng em nói không lấy tiền, em muốn các anh ấy đưa em sang Pháp. Sang đến đó rồi, em làm gì mặc em, các anh ấy hết bối phập với em. Vì em nghe nói vượt ngục rồi các anh ấy sang Pháp nên em nảy ra ý định đòi các anh đưa em sang Pháp thay vì cho em 200.000 đồng. Tuổi trẻ nào mà không thích giang hồ. Sang Tay là giấc mộng vàng của em.

Tôi ngắt lời Thuận :

— Ngày chủ mày còn mang sang Tây nữa không?

Anh mắt sắc của gã mờ đi dày lát :

— Vẫn còn. Nhưng em biết chẳng bao giờ còn sang Tây được nữa..

oo

Nói đến chuyện giang hồ đây đó, đi như trời nỗi nơi chân trời góc bể, đến những phượng trời xa lạ, ôm trong tay thân thể những người dân bà xứ lạ, như đến đứng bên dòng sông Đà Núp — Đà Núp, nhưng phải là Đà Núp Blor — nhờ đầu nhạc sĩ Johann Strauss, như Hồ Dzénh ngày nay đi

Trung Hoa Đỏ đến thăm Hoàng Hạc Lâu và tự hào. Tôi được đến quê hương Đỗ Phủ, Thời Hiệu, tôi cũng buồn như Thuận. Tôi nhớ đèn cầu các cao nối «thê tróc, tử phọc». Đúng ra là «thê tróc, tử phọc», kia đấy. Vốn liếng chữ Hán của tôi sau 2 năm tự học cho tôi biết như thế có lẽ vì vẫn đều nên các cụ ta gọi là «thê tróc, tử phọc». Ngày đêm nay, nằm bên bàn thờ cô Ba Phù Dung uy lực thần sầu, không phải chỉ có một người bà phiền vì mộng giang hồ không thể trở thành sự thật. Thận muộn đi mà rút lại không đi được, tôi cũng vậy. Tôi là thằng có mộng giang hồ từ nhỏ dám hy sinh hết để được đi — bố mẹ tuy yêu là thế nhưng sắp chết mà có dịp ra đi tôi cũng dám dứt áo đi — nhưng rồi tuổi thơ qua trưa: tuổi thiêng, và tuổi thanh niên bây giờ cũng chỉ còn là chuyện hôm qua chuyện năm cũ, tôi chẳng hề được đi đâu cả. Trừ một lần đi sang Đại Loa. Chuyển đi nhiều vất vả, cực khổ, chẳng đáng gì. Trong lúc tôi có nhiều ông chủ ông cậu chân chỉ hặt bột, nằm tràn dồi lạy một ngàn, chỉ khoái cơm nhà quà vợ, nhờ ở trong quán đợi, nhờ ở trong chánh phủ, được xuất ngoại chi cháp. Thật bất công và thật phí. Nhiều người tầm thường ấy đi có lợi gì cho dân tộc? Nếu tôi được đi được thấy, tôi có thể trở về viết được nhiều chuyện hay hơn những chuyện tôi đang viết bây giờ cho bạn đọc.

Nhưng «thê tróc tử phọc», các cụ đã nói thế và đúng. Bố mẹ có thể giữ chúng ta ra đi khi chúng ta còn niên thiếu, bố mẹ giữ vì sợ chúng ta khờ sỗ, nhưng vợ con có khi chúng không giữ ta vẫn không đi, ta vẫn ở bên chúng. Ta sợ chúng no khỗ. Năm xưa, năm xưa có lần tôi khinh thường những thằng đàn ông chỉ biết có vợ con. Ấy là năm tôi còn trẻ, còn chưa vợ. Tất nhiên. Ngày đó tôi nghĩ thằng đàn ông phải làm cái gì lớn lao, có lợi cho đồng bào, thằng đàn ông cái gì nuôi vợ con, chỉ nuôi nội vợ con là thằng đàn ông hèn. Ngày giờ, tôi thấy rằng thằng đàn ông nuôi nội vợ con đầy đủ bằng người đã là tư cách làm rồi. Vì chuyện ấy cũng khó chịu không phải là dễ. Như thằng con tôi đã lớn, nó đi học xa và tung ra nó cần có một chiếc xe Honda để đi. Giá xe Honda lúc tôi đang viết những dòng này và khi các bạn đang đọc những dòng này là 200.000 xe mới và 100.000 đồng xe cũ còn chạy được. Tôi muốn mua xe cho con tôi cả năm nay mà vẫn chưa đền được 1.000.

oo

Anh Lý bắng lòng. Tức là anh ấy nín lặng khi tôi khóc từ sỹ đưa em cùng đi sang Pháp. Từ đó cho đến lúc em ra khỏi nhà lao, em được ở cùng phòng với ba anh. Các anh ấy có tiền nên được ở riêng một phòng. Nhờ được ở riêng như thế các anh ấy mới có cơ hội để trốn. Việc mua chuộc quản đốc để đợc ở riêng ba người một phòng chính là bước đầu trong kế hoạch vượt ngục của ba anh. Việc thứ hai là việc móc nối em.

Bên dưới, em được nghe anh Lý kể nhiều chuyện. Càng ngày em càng phục anh Lý. Có một

lần anh ấy đánh cướp một tiệm vàng ở Saigon trong trường hợp ly kỳ như vậy. Chỉ một nỗi anh ấy đi cướp thôi, mà thành công èm ru.

Anh ấy dò biết, đánh cướp là phu đò trước đường đi nước rút thật kỹ, tiệm vàng ấy cứ đến độ 6 giờ tối là dọn vàng vào két sắt, 6 giờ rưỡi là khép cửa và cả nhà ăn cơm. Chủ tiệm là một bà. Bà này tiếp khách, giao hàng, thu tiền. Hôm ấy anh ấy ăn bận thật long trọng, xách cạc táp, đón tiệm vào lúc 9 giờ sáng đặt đánh một cái lắc hai lượng thật khéo, nói là để đi mừng đám cưới ngay tối đó. Tiền vàng, tiền công trả liên một khi, chủ tiệm đòi bao nhiêu trả ngay, trả hết. Anh dặn : «Tôi này là đám cưới con cháu tôi. Tôi ở xa moi về Saigon, tôi bận nhiều việc làm. Thế nào tối nay bà cũng chờ tôi đến lấy. Bà sai họa tôi này là khổ tôi à». Bì chủ thấy khách sộp hứa chắc trước 6 giờ tối là hàng làm xong : «Ông nhớ đến lúc 6 giờ cho, nhà tôi đóng cửa tú: 6 giờ». Ông khách hứa : «Tôi sẽ đến lấy trước khi tiệm đóng cửa. Lấy được lắc là tôi đi vào Đồng Khánh dự đám cưới ngay. Bà nhớ làm tốt cho tôi...»

Mọi việc cho tới đó, hợp pháp và vui vẻ. Bì chủ đã nhận đủ tiền tám lắc hơn 10.000 đồng. Vào khoảng 6 giờ 30 tối hôm đó, y hẹn, ông khách sộp tới và bà chủ y hẹn, còn mở hé cửa tiệm để chờ. Lúc đó cả nhà đang ăn cơm. Một mình bà chủ ra giao hàng cho khách. Ông khách vẫn complet-veston như buổi sáng nhưng lần này, thay vì xách cặp táp, ông khách xách theo cái sác ma-rin.

Bà chủ tiệm vang mở tủ sắt lấy tấm lắc ra trao cho khách. Nhưng ông khách đã tiến vào đứng sát ngay bên cạnh bà, tay phải ông cầm con dao găm di ngược lên đúng vào cổ bà chủ tiệm, mũi dao đưa vào cổ dưới miệng bà chủ. —«Bà mà kêu một tiếng là bà chết. Bó hết vàng vào cái sác này.» Bà chủ có muộn kêu cũng không được, vì há miệng ra là đụng phải lưỡi dao nhọn, Bà ta chỉ còn có nước liu riu dồn hết số vàng trong tủ sắt vào túi cho ông khách cướp.

Giọng nói của gã du đãng còn những âm thanh thán phục :

— Anh ấy xách túi thản nhiên ra xe hơi, vào xe vội đi. Cả mấy phút sau bà chủ tiệm vàng mới tỉnh hồn, mới kêu lên được. Anh ấy đã đi xa. Đang phục nhất là anh ấy làm vụ này chỉ có mội mình, không cần cả người ngồi sẵn ở ngoài xe để ra lá chay...

— Nếu đúng như thế thì Lý đáng phục thật, tôi nói, nhưng không biết chuyện có thật không?

— Thật mà anh. Em biết là vụ đó có thật. Anh ấy không cần bầy đặt để đề cao, Con người của anh quả thật là nhiều mưu mô, gan dạ cũng minh. Bọn anh ấy không phải là cướp tầm thường đâu anh. Anh Lý từng ở trong chiến khu Ba Lòng, anh ấy muốn có tiền để tổ chức một cái đảng vừa chống ông Diệm vừa chống Việt Minh mà anh. Anh ấy tổ chức cướp tiền Nông Tín là để gây quỹ chứ không phải để ăn chơi. Các anh ấy nhiều tiền lắm mà, nhiều người giúp làm...

(CÒN TIẾP)



BÊN MƯA NGÂU

● truyện dài CUNG TÍCH BIỀN

290

CHƯƠNG BA.

Bốn Thu ngoài bờ giếng thật lâu, bóng xám len dầy đó đây, ngày như quyên sinh : tiếng máy xay lúa vẫn đều đặn bên nhà Bố Tì, một bọn nông dân đang vây quanh nhau, chờ xong thóc lúa là bôn tầu về nhà. Bốn Thu nghĩ quần về sự có mặt của con Hùm Xám mang tên Bảy Diên — đời sống thường nhật bị xâm chiếm bởi giây phút ác mộng : một tiếng còi xe dội lại lúc trời rưng rưng sáng của Bảy Diên đã là một báo động cho giờ khắc không may khắc khoải : tiếng chân bắt thường kéo tới ngoài bãi hiên một mái nhà nào là y như thế người trở về báo tin sự chết : nơi nào có Bảy Diên là nơi đó có hoàng hôn, có sự lặng lẽ khinh miệt của quần chúng có sự chịu đựng cảm lặng đau đớn và cuối cùng là đám người quanh đây đã cố tạo bên ngoài một vẻ lặng lẽ để che đậm cho bao nhiêu

trắc ăn bên trong. Người ta còn đòi sống nêu chữ ; không thể đồng loạt mồ bụng : và lại đây chưa phải lúc nỗi dậy, mỗi người chưa cần là một bó đuốc thắp sáng cho một toàn bộ thay đổi, anh có nghe tiếng nói cách mạng không ? bên kia đường hãy còn những đứa bé đói khát, phía này đường cũng thế, cả trong cơn mộng chúng ta vẫn đeo nặng nhục nhẫn quê hương : dù sao tiếng hát Cách mạng vẫn chưa thôi tới : Hãy chờ. Giờ, ở trên, chính dòng nước lặng lờ biều tượng sự chịu đựng như thế. Hãy chờ phút cuối cùng cái hối của một Tông Thống — Cách mạng là con bão. Cái gì đã thôi nên bão nếu không là mây đen sự cuồng nộ băng huyết của trời đất vào phút cuối cùng chẳng chịu đựng nổi : «dân tộc này đang băng huyết.»

Bóng tối.

Đứa nào đã tháo vát được một chai rượu Mỹ ! Dưới ánh đèn «măng sông» bọn họ ngồi quanh

292

nha, tiếng măng sông lè xè, cái máy hát từ nhà kế cận bầy nhầy, đám phù du tự thiêu, ánh sáng trai dài tận ngoài đường : đám dân chúng mỗi lần đi qua khoảng đường có ánh đèn chói sáng họ phải rút rè tránh né, có người len vào phía tối bởi vì Bảy Diên ngồi quay mặt ra đường.

Bạo chúa thường có nhiều cách chơi ngoạn mục y như một thằng khùng bắt ngò bắt một con chuột hay con chó đậm cho nát óc để cười đên đai, người Bảy Diên khi ngà say rượu Mỹ cũng có thể bắt một chị nào đó vào xã. Lại băng huyết cho coi.

Một người của Phong trào cách mạng Quốc gia đi mua thêm hai chai Mai Quế Lộ. Thực sự họ đâu có bỏ tiền mua. Tiếng đằng hắng của họ (trước một cửa hàng nào đó) thay cho tiền bạc.

Bảy chó.

Chợ Kế có rất nhiều chó, đêm trăng chúng nó hay sủa vần vơ, gọi ngày dài, nhưng đêm nào có Bảy Diên, Hai Ký hay Cả Nhấp bọn chó im lặng : chui rúc vào khoảng tối, khít khít hai lỗ mũi, tim ở mũi đất sự quen thuộc ngậm ngùi. Ít ra đã có ba con chó bị bắn vỡ đầu vì đạn súng colt của Hai Ký và Bảy Diên. Hôm trước Hai Ký đi bách bộ từ đầu đường cái quan tới cuối chợ, lúc mười một giờ đêm, một con chó đen đã nhào ra một mực cắn lấy ông ủy viên an ninh. Thế là súng nổ. Ngày hôm sau chú Tùng, (chú chó) đã khôn ngoan tới xin lỗi Hai Ký. Trong tư cách một ủy viên an ninh, Hai Ký khuyến cáo Chú Tùng không nên nuôi loại chó như thế nữa — «phải tìm chó không biết sủa mà nuôi, nghe chưa, cái lời tao bỏ tù này».

«Làm sao để chó không sủa ? Phải cắt lưỡi chó hay sao». Chú Tùng suy nghĩ mãi, sau cùng không thể nuôi chó nữa.

Ngay đời sống mọi người bị đè nặng bởi áp lực, đời sống động vật chung quanh cũng lây bệnh, một sự gì hoang mang day dứt, một màu sắc ngậm ngùi, một nghi ngờ không tầm tích — lại nữa, cây cối cũng bị chi phối bởi luật lệ chung, không khi bị nhiễm độc, mặt đường mặt đá vô tri cũng bị bôi nhọ bởi bàn tay người : có thể kẻ nời này một khâu hiệu chặng ? đè hoan hô hay đả đảo một cái gì đó.

Lại bóng tối.

Đêm sâu. Bọn người bên nhà máy xay lúa đã tan rã : từng bóng đèn hiu hắt, le lói kéo đi trong

293

đêm — từ nhà Bố Tì về các thôn xóm. Lúc này không có tiếng súng, người ta có thể đi thâu đêm, miễn là có ánh sáng kèm theo. Chợ vắng. Một vài người đi lại thấp thỏm. Bọn Bảy Diên đã ngàng say. Anh chức phận buột miệng :

Tui hỏi ông Chủ tịch, Chủ nghĩa Nhân Vị là cái gì ?

Mọi người trong bữa nhậu hoảng kinh, đồ mắt đờ dẫn (vì hơi men) về phía người chức phận. Phù du chết quanh bóng đèn. Một số phù du khác chết khò rơi đầy trên nền nhà. Cây súng sáu của Hai Diên máng lủng lẳng trên bờ tường. Máy chai Mai Quế Lộ rỗng không nơi góc cạnh bàn. Ly tách xiêu vẹo.

Bọn đàn em chờ phản ứng của Hai Diên. Hai Diên cho điếu thuốc dờ lên mồm, mặt chênh chêch về mái hiên, hai mắt nhèo lại. Hít một hơi mạnh, phì phè khói thuốc, Hai Diên mỉm cười.

Mọi người nghỉ bụng : «may mà ông Chủ tịch vui.» Và họ thăm trách : «nhân vị là cái gì kệ thày mẹ nó, anh chức phận đặt bày hỏi làm gì.» Bỗng Bảy Diên hỏi lớn :

«Anh có biết mông con Loan là... «cái gì» không.

Sau câu hỏi của Bảy Diên mọi người im phát. Kinh hoàng. Nghe tiếng muỗi mòng bay. Có tiếng gà gáy xa. Đó là tiếng gà khi chưa qua nửa đêm. Con gà của người xóm chợ nuôi chờ ăn thịt, một loại gà u mê lú lẩn, báo động và ngứa cồ không đúng giờ giấc mặt trời. Những tiếng gà hoang phí, gây sự xao xác, nghi ngờ, ma quái.

Hai Diên lại trịnh trọng tiếp :

«Nhân vị là địa vị con người trong trời đất xã hội. Lý thuyết ông cố vấn nói thế. Nhưng cái gì là địa vị. Đó là cái «chỗ ngồi». Mà cái gì dùng để ngồi trong một đời người...»

Có tiếng xầm xì :

«Ông Chủ tịch say rồi»

Người chức phận cúi xuống, liếm mép, nghe hơi thịt bò nguội tanh tanh nồi miệng, mùi rượu buồn phiền : anh cho tay bốc một trái ớt dở cắn thật mạnh : nhai và nuốt : vị cay làm tan biến một phần sự lạt léo khi buổi nhậu đã tàn : mắt người chức phận ném ra bóng đèn.

Hai Diên hiu hiu

(CÒN TIẾP)

SÁNG KIẾN MỚI
SẢN PHẨM MỚI

CHẾ NGUYEN LIỆU CHO THUỐC TRỤ SINH

Không ít thí nghiệm ai cũng đã dùng hay có thâm nhập dùng các loại thuốc trụ sinh. Nào Teramycine, suréomycine, tifomycine, levomycinine vv... hầu như các tên thuốc có chữ «xin» ở sau chót đã dã trở nên rất quen thuộc với quần chúng Việt Nam. Và đó cũng chính là những loại thuốc diệt trùng rất mạnh chữa khỏi nhiều chứng bệnh biền ngòi nếu dùng đúng cách.

Để đáp ứng với nhu cầu áu được càng ngày càng gia tăng của dân Việt, các Dược Sĩ đã lập nên khá nhiều viện bào chế sản xuất từ lọ thuốc ho, gói thuốc cảm, cho tới những loại thuốc chích trụ sinh. Dù được khoa là một trong những ngành kỹ nghệ tiến bộ nhất của VN, nhưng các viện bào chế đó chỉ mới là nơi pha trộn các nguyên liệu cho thành món thuốc. Mà hầu hết các nguyên liệu thì đều phải nhập cảng Từ tinh bột (amidon), tới các hợp chất thông thường như Sulfate, Phosphate de soude,,, hay các chất trụ sinh khác cho tới nay ta đều tốn ngoại tệ để mua của nước ngoài.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Dược Sĩ Nguyễn Văn Trang 51 tuổi, giáo sư Đại Học Dược khoa đã mạnh dạn bắt đầu công việc sản xuất các chất nguyên liệu cần thiết đó. Và chất trụ sinh đầu của ông là chloramphénicol, hiện đã được các viện bào chế dùng pha chế thay cho thuốc nhập cảng kha nhiều.

Ngay các hằng thuốc lớn như Roussel, Tenamyd, cũng đã mua chất chloramphénicol nội hóa đó để chế các loại thuốc thông dụng như Tifomycine, Panamycine vv...

Trình bày về lý do khiến ông sản xuất chất trụ sinh chloramphénicol, Dược Sĩ Trang cho biết: đó là một trong những loại thuốc không được

nhiều vi trùng nhất mà cả thế giới ngày càng dùng nó nhiều hơn. Chất trụ sinh đó lại khó hư hỏng, và ít độc so với các trụ sinh khác. PV Đời nếu thắc mắc về dữ luận cho rằng chất chloramphénicol có thể làm hoại huyết, D.S. Trang giải thích: «Đó là do nghiệp đoàn các Bác sĩ Hoa Kỳ, một thời đã lâu, yêu cầu chính phủ Mỹ khuyên dân nên ít dùng chloramphénicol vì sợ độc. Nhưng nay, họ đã bỏ ý kiến đó, và dưới sự chỉ dẫn của y sĩ, dân Mỹ lúc này cũng uống thuốc đó nhiều lắm».

DS Nguyễn Văn Trang cũng tiết lộ, ngoài chất chloramphénicol ông còn dự tính sản xuất nhiều loại thuốc trụ sinh khác tại Saigon, nhưng «còn cần nhiều thời gian nữa». Dự án sản xuất chất chloramphénicol, theo DS Trang từ lúc sơ khởi tới lúc sản xuất, phải mất 10 năm tài cả. Ông phải nhập cảng một số máy móc, biến chế một số, rồi thủ tục, phép tắc vv... Hiện nay cơ sở có thể sản xuất mỗi năm 30 tấn chloramphénicol tiết kiệm khoảng 300 triệu đồng ngoại tệ cho ngân sách quốc gia.

Dù số lượng sản xuất lờn, cơ sở vẫn hiện chỉ sử dụng có 7 nhân viên, vì các giai đoạn sản xuất đều theo hệ thống bán tự động.

Để cập tới vấn đề sản xuất nguyên liệu, cho dược phẩm DS Nguyễn Văn Trang tỏ ý mong mỏi các đồng nghiệp dược sĩ đan em nên hằng hái phát triển ngành này. Điều quan trọng là minh quyết làm, và biết thích nghi vào hoàn cảnh thiếu thốn lúc đầu chứ đâu cần phải có nhà máy lớn lao ngay. «Ông cho biết ngay tại một xã tiến bộ như Ý Đại Lợi, các viện bào chế nhỏ vẫn áp dụng những phương thức đơn giản để làm

nguyên liệu. Các giai đoạn sơ khởi của việc chế các chất kháng sinh (sulfamides) chẳng hạn các Dược Viện Ý thường nhờ các trại lính làm dùi tưng lô nhỏ một cách thủ công nghệ. Nhiệm vụ chính của dược sĩ, chỉ là tinh khiết hóa các chất thuốc đó mà thôi.

Trong khi đó, ngành Dược xí là phải nhập cảng quá nhiều nguyên liệu kẽ cả những dược liệu đơn giản nhất như chất than chua sinh bụng. Những chất đó, các Dược Sĩ mới ra trường cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Ngoài ra các dược thảo cũng không phải ít, nào que, nào xả, nào long nào, bột bắp vv... vậy mà không có người chịu chế biến !

Ông nhấn mạnh tới nhu cầu sản xuất nguyên liệu trong xí, cho đó là một bước quan trọng để kỹ nghệ ta tiến bộ. Dược Sĩ Trang cũng tin rằng VN có rất nhiều nhà tài nhưng vì ít người chịu kết hợp với nhau nên chưa có những công trình sản xuất đáng kể đó thời. Theo ông, một trong những yếu tố để dàn Mỹ tiến bộ nhanh nhất thế giới, là tinh thần làm việc tập thể (équipe). Người mình chia rẽ qua nếu dù các cá nhân có giỏi nhưng khó hợp nhau lại.

Ai cũng cho mình là nhất, không có tinh thần dân chủ trong việc cộng tác với mọi người. Và kết quả bị thảm là nền kỹ nghệ trong xí nói chung còn rất thô sơ !

Là người đã thành công trong kỹ nghệ áu dược, giáo sư Nguyễn Văn Trang, hiện đang dạy môn «Độc Dược học» tại đại học Dược khoa tỏ ý mong mỏi thấy các sinh viên của ông ra trường sẽ hoạt động tích cực trong công việc sản xuất nhất là sản xuất các nguyên liệu.

(HÀ QUYỀN)

SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

Thứ hàng tuần

Về các hoạt động của CS.NC.

những văn phòng đại diện địa phương. Hoặc sẽ chấm dứt nhiệm vụ của một số văn phòng đã tỏ ra sự thiếu hoạt động. Để tránh cho quỹ trung ương, khỏi mất một số tiền tài trợ, mà không hữu ích cho công việc chung của cơ sở.

Song song với hoạt động về báo chí, Ban DH cơ sở Nhân Chủ đang xúc tiến hoạt động trong các lãnh vực khác, để tạo khí thế cho công cuộc vận động cách mạng dân tộc xã hội: chương trình cấp phát học bổng cho S.V.H.S. nghèo trên toàn quốc, do báo Đời và nhóm Hà Thúc Nhơn khởi xướng đã được cơ sở theo đuổi và phát huy. Một đội bóng tròn Sóng Thần đang trong thời kỳ thành lập. Về lãnh vực giáo dục, ban điều hành cơ sở đang cố gắng hỗ trợ cho các anh em địa phương thành lập các nghĩa塾, để giúp đỡ con em giới nghèo, trước tình trạng khó khăn của xã hội. Để sự hỗ trợ cho các nghĩa塾 một cách tích cực hơn. Ban điều hành cơ sở đã cho thành lập một ban kịch, di lưu diễn ở một số địa phương, để lấy tiền giúp cho các nghĩa塾 và làm tăng số vốn cho cơ sở, hầu còn thực hiện nhiều dịch vụ quan trọng khác.

Tóm lại trong thời gian qua cơ sở đã hoạt động không ngừng, và đã thu đạt được một phần nào kết quả mong muốn. Nhưng con đường còn dài, và còn nhiều khó khăn mà cơ sở sẽ gặp phải. Tin tưởng vào sự hăng say, hưởng ứng của các thân hữu và nhóm viên. Ban điều hành tin rằng tất cả khó khăn sẽ vượt qua.

Trong thời gian chờ đợi một sự chuyển mình to lớn, ban điều hành cơ sở, thành thực cảm tạ các thân hữu đã nhiệt thành góp phần vào việc xây dựng cơ sở.

Sài Gòn 20-10-71
T.M Ban Điều Hành
Cơ Sở Nhân Chủ
T.B. Liên Lạc Quốc Nội



GÓP LƯỚA CHO ĐỜI

Nhìn lại một năm qua

VŨ NGỌC LONG

Xã hội Việt Nam, cho tới giờ này, chỉ được xây bằng máu, nước mắt và tủi hờn của dân chúng. Ước vọng đơn giản được sống an lành trong tình thương yêu chân thật vẫn là ảo vọng. Lợi dụng chiến tranh nhiều mưu toan như nhuốm bành trướng khuynh khiếp, khuynh hướng lạm dụng quyền thế, mưu cầu tư lợi, đã nảy sinh khuynh hướng bợ đỡ quy lụy để tìm sự an thân trong nhục nhã. Tệ nạn tham nhũng bắt công dàn áp xối xả giáng xuống đầu người dân những đòn chí tử. Nhân dân ta đã phải gánh chịu số kiếp của lũ người mù vùa không được dẫn dắt vừa bị hành hạ và khai thác tàn nhẫn...

Trên đây là đoạn mở đầu, của bức tâm thư, mà ban vận động thành lập nhóm Hà Thúc Nhơn phổ biến trước dư luận, trong và ngoài nước buổi họp báo vào sáng 9-11-70 tại võ đường Vovinam S.G.

Ngay từ ngày ra mắt thành phần ban vận động thành lập nhóm, cho đến hôm nay, nhìn lại đoạn đường đã đi, từ những bước đi chập chững, nhóm đã vượt qua bao thử thách cam go để tiến lên, bước đi những bước dài. Từ những cố gắng này, đến những cố gắng khác. Làm sao kết hợp được những người tâm huyết, mang cùng một ý hướng làm sạch quê hương «cái chết» của Hà Thúc Nhơn đã soi tỏ cảnh ngộ vây hãm trùng điệp của những con người còn giữ được hơi thở cho lương tâm trong một xã hội dọa lạc».

Gần một năm qua đi, từ ngày ban vận động thành lập nhóm ra mắt, với bao thay đổi của thời cuộc, nhưng với một ý chí sắt đá kiên trì của những người muốn xây dựng quê hương, ngày một thêm bền chắc. Chúng ta đã nhận rõ ra nhau, nhìn nhau với đôi mắt triu mến. Những niềm tin đã bừng dậy, những bàn tay đã siết chặt nhau, những ánh mắt đã cùng nhìn về một tương lai rạng rỡ của xứ sở. Với bao khó khăn vây hãm từ

Để nói lên tiếng nói trung thực của nhóm và những người cùng mang một ý hướng cải tạo quê hương, Sóng Thần ra đời. Lần đầu tiên trong lịch sử báo chí VN một nhật báo ra mắt với số vốn của hàng trăm người xa lạ góp lại. Với bao khó khăn và tránh né để bao thoát khỏi một cảnh ngộ bi đát vì nạn tịch thu, hết vốn. Nền Sóng Thần đã chưa thực hiện được các ý định của nhóm muôn lam. Đó là một cơ quan vận động cách mạng dân tộc xã hội. Nghĩa là phải tranh đấu quyết liệt cho sự cải tạo xã hội bằng mọi cách.

Con đường vận động cách mạng xã hội còn dài, và còn nhiều gian khổ. Một sự sôi nổi nhất thời nào cũng sẽ gây ra những cản trở hay có thể làm nguy hại tới công cuộc vận động cách mạng chúng của chúng ta.

Một năm đã qua, khởi từ một sự xa lìa, chúng ta đã ngồi lại cùng nhau, để rồi đã nhận rõ ra nhau và cùng nhau mang xương máu thân xác ra để vận động công cuộc cải tạo xã hội. Chính sự kết hợp này đã là một kết quả tốt đẹp, và đầy phản khởi. Cho một tương lai tươi sáng của quê hương.

PHIẾU ĂN NHÂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, Họ : _____

Địa chỉ : _____

đồng ý ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒNG do nhóm Hà Thúc Nhơn và tuần báo Đời tổ chức, bằng cách đóng góp :

A:— Một số tiền là _____

B.— Một số học bồong theo các chi tiết sau

- 1) _____ học bồong toàn phần (4.000\$)
- 2) _____ học bồong bán phần (2.000\$)
- 3) _____ học bồong khuyến khích (1.000\$)

trong thời gian là _____ tháng, kể từ tháng _____ 1971

Ngày _____ tháng _____ năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo Đời cho ông VŨ THẾ NGỌC

ĐẠI CƯƠNG VỀ CH. TRÌNH HỌC BỒNG DO NHÓM HTN VÀ T. BÁO ĐỜI TỔ CHỨC

Nhận thấy chương trình cấp phát Học Bồong đã được thực hiện gần 1 năm nay nhưng vẫn có 1 số độc giả của tuần Báo Đời cũng như những Sinh viên, Học Sinh chưa hiểu rõ mục đích cũng như thể lệ cấp phát Học Bồong. Bắt đầu tuần này, UB HB sẽ mở 1 hộp thư thường xuyên để giải đáp các thắc mắc hầu quý vị độc giả cùng các sinh viên học sinh được rõ.

1— MỤC ĐÍCH :

Trong nỗ lực xây dựng một xã hội Việt Nam, với niềm tin tưởng ở khả năng và lý tưởng giáo dục. Nhóm HTN cùng với báo Đời phối hợp tổ chức một chương trình học bồong qui mô nhằm mục đích trợ cấp học bồong toàn niêm và dài hạn cho sinh viên nghèo và xuất sắc trên toàn quốc. Chương trình cũng được dự trù tới những học bồong xuất ngoại du học và tu nghiệp dài hạn và ngắn hạn để đào tạo chuyên viên cao cấp và những nhà chuyên môn cho VN.

2— NGUỒN TÀI TRỢ :

Với một khả năng tài chính giới hạn, nhóm Hà Thúc Nhơn và báo Đời chỉ giúp một phần tượng trưng và giữ vai trò điều hành trung gian. Một phần lớn những nguồn tài trợ cho chương trình học bồong sẽ được Ủy ban điều hành chương trình học bồong nhận từ một tổ chức, hiệp hội giáo dục, xã hội, văn hóa cộng đồng trong nước ngoài. Ủy ban cũng đặc biệt nhắm tới những nhà tư bản, thương gia, nhân sĩ giàu có trong nước.

Ấn nhân bảo trợ hoặc giúp đỡ một số hiện kim để Ủy ban phân phối hoặc giúp một số học bồong thường trực trong 1 năm hoặc nhiều năm, và cũng có thể giúp một số học bồong đặc biệt theo những tiêu chuẩn chọn lựa đặc biệt của người bảo trợ.

3— TỔ CHỨC :

Ủy ban điều hành chương trình học bồong được điều hành bởi một văn phòng thường trực, trụ sở hiện đặt tại Tuần Báo Đời, 143 và 145 đường Cống Quỳnh, Sài Gòn.

Ủy ban sẽ tiếp xúc để mời một số nhà giáo dục, giáo sư, viện

trường, khoa trường... thành lập một hội đồng cố vấn để cố vấn và chỉ đạo chương trình cho ủy ban.

Ủy ban cũng sẽ thành lập một hội đồng bảo trợ, gồm đại diện những nhà bảo trợ để kiểm soát và giám định tài khóa thu chi của ủy ban.

4— THÀNH PHẦN NHẬN LÃNH

Sinh viên, học toàn quốc không phân biệt địa phương tôn giáo, tuổi tác và tư thục hay công lập đều có thể xin học bồong với hai điều kiện tối thiểu :

a) Nghèo (đơn xin sẽ kèm những giấy tờ cần thiết chứng minh (nếu có); mồ côi, nghĩa tử, gia đình đồng anh em, nạn nhân chiến tranh v.v...)

b) học giỏi (đơn xin sẽ kèm bản sao học bạ, chứng chỉ giấy giới thiệu của khoa trưởng, hiệu trưởng, giám đốc, giáo sư, giáo viên v.v..)

Sau khi sơ tuyển, ủy ban sẽ có những đặc phái viên tiếp xúc trực tiếp với gia đình, cá nhân người xin để ghi nhận và đề nghị.

Trong những trường hợp quan yếu, ủy ban sẽ quyết định theo ý kiến của hội đồng cố vấn.

5— PHẦN PHỐI HỌC BỒNG :

Trong chương trình đầu tiên trong năm 1971, UB dự liệu sẽ cấp phát từ 150 đến 200 học bồong gồm học bồong toàn phần 4000đ mỗi tháng và học bồong khuyến khích 1000đ mỗi tháng trong suốt một niên khóa 12 tháng.

Sau mỗi năm học bồong sẽ được tái cấp hoặc ngưng lại chuyển cho người khác trong trường hợp SV HS đó không còn đủ tiêu chuẩn

nhận lãnh hoặc tự ý xin ngưng vì đã dù khả năng tự túc.

UB cũng trù liệu dự tính sau một thời gian hưởng học bồong và khi đã thành tài người thụ hưởng sẽ có nghĩa vụ cung cấp cho UB một hay nhiều học bồong để chương trình phân phối học bồong càng ngày càng rộng lớn.

6— HỒ SƠ XIN HỌC BỒNG

Ngay từ bây giờ các SVHS đã có thể làm đơn xin học bồong gửi về văn phòng UB. hồ sơ gồm có :

1. Một đơn xin (tự viết, các học sinh tiêu học có thể do cha, mẹ anh chị, thầy cô viết dùm)
2. hai tấm hình 4x6
3. Các giấy tờ chứng minh nghèo và học giỏi, nếu có

BIỆT CHÚ: Đặc biệt bạn đọc và thân hữu toàn quốc có thể giới thiệu các SV, HS đủ tiêu chuẩn, ủy ban sẽ có những đặc phái viên tìm đến tận nơi tiếp xúc và ghi nhận.

7— THÔNG BÁO TIN TỨC :

Hàng tuần trên Tuần Báo Đời, Ủy Ban sẽ loan tin đầy đủ danh sách ân nhân bảo trợ cùng những phần đóng góp và danh sách những sinh viên học sinh đã gửi đơn xin HB. Ủy ban sẽ phổ biến những thông cáo cần thiết trên báo chí và các cơ quan truyền thanh, truyền hình.

THÀNH QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN

Trong đợt đầu UBHB đã cấp phát 40 Học bồong gồm :

- 4 Học bồong toàn phần
- 10 Học bồong bán phần
- và 26 Học bồong khuyến khích.

Địa chỉ Ban Đại Diện SÓNG THẦN địa phương

- QUẢNG TRỊ 89 Trần Hưng Đạo
- ĐÀ NẴNG 212 Trưng Nữ Vương
- QUI NHƠN 42 Võ Tánh
- CAM RANH 99 Duy Tân
- PHAN RANG 63 Thống Nhất
- PHAN THIẾT 88 Trần Hưng Đạo
- ĐÀ LẠT 39c Hàm Nghi
- PLEIKU 1 Nguyễn Đình Chiểu
- VŨNG TÀU 2911 Thủ Khoa Huân
- CĂN THƠ 86 Nguyễn An Ninh
- BÀ XUYÊN 115 lô 3 Kh. Hòa
- BAN MÊ THUỘT 63 Quang Trung
- BÌNH DƯƠNG 113/5 Châu Văn Tiếp
- PHƯỚC TUY 23 Nguyễn Du
- PHƯỚC LONG 1 Nguyễn Huệ
- TUY HÒA 284 Trần Hưng Đạo

Nhắn tin

— Anh NGUYỄN HUY PHƯỚC (Sài Gòn) Rành ghé tòa soạn Sóng Thần (hồi Long) sẽ giải thích các thắc mắc cho anh. Thành.

— Anh DỰ TRƯỜNG THỦY VŨ (Nha Trang) Thư trước của anh thất lạc, Anh có thể gởi vốn đợt II (bản hợp đồng sẽ gởi tới anh, khi có địa chỉ). Đại diện Sóng Thần Nha Trang số 126 Độc Lập anh Nguyễn huy Hoàng làm văn phòng trưởng).

— TRƯỜNG MINH XUÂN (Nha Trang) Sóng Thần là tiếng nói chính thức của nhóm H.T.N. Đại diện Sóng Thần Nha Trang do anh Nguyễn huy Hoàng làm văn phòng trưởng.

— NGUYỄN THÀNH (Đà Nẵng) Anh liên lạc trực tiếp với anh Lương để cùng Ban đại diện, ở đây sinh hoạt và BĐD sẽ cấp phát giấy tờ cần thiết cho anh. Thành.

— Anh NGUYỄN NGỌC VINH (KBC 4743) Đại diện Sóng Thần do anh Lê văn Ba làm văn phòng trưởng — bản hợp đồng đã gởi tới anh.

— Bà VĂN THỊ TRUYỀN (Cần Thơ) Đã gửi bản hợp đồng tới bà.

— Các anh các chị TRỊNH CAO ĐÀM (KBC 4003), — VŨ THỊ LÊ CÚC — LÊ THUY HÀ (KBC 3453) — VŨ AN (trung tâm y khoa Gia Định các bản hợp đồng đã gởi tới các anh chị).

— Anh TÔ HÀ (Kiến Phong) Rành ghé Sài Gòn, các thắc mắc của anh sẽ được giải thích rõ ràng. mong anh. (Hồi Long TB liên lạc quốc nội)

— Anh TRẦN DUY PHIỀN (Kom tum) mong tin anh.

— Anh TRẦN CAO VINH (Phước Long) — NGUYỄN NGỌC TÂM (Ba Xuyên) — TRẦN VĂN CẨM (Ban Mê Thuộc) mong tin các anh.

— Em VÕ HUY NGÂN (Đà Nẵng) Hồ sơ của em gửi quá hạn của đợt hai. Tuy nhiên UB vẫn giữ lại để đợt III có thể thực hiện hồ sơ của em sẽ được cứu xét.

— Em CHÁU ĐÌNH PHU (SG) Thông cảm với hoàn cảnh của em nhưng thời gian thu nhận hồ sơ hiện nay đã tạm chấm dứt. Em theo dõi trên báo Đời nếu có thể gửi hồ sơ về vào đợt III.

— Em ĐÌNH PHAN THÁI (Châu Đốc) Đã gửi Học Bổng 3 tháng 7, 8, 9, bằng bưu phiếu đến em theo địa chỉ : Ông Đinh-văn-Tịnh. Tòa án Châu Đốc.

— Em LÊ BÁ NHÂN : Liên lạc với ông Đinh Ngọc Tân tại tòa soạn Tuần Báo ĐỜI về việc Lộc bỗng.



DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI GÓP VỐN

| | |
|-------------------------|------------|
| 1. Đặng Phú Thiệt | Đà Lạt |
| 2. Trần An Bài | Sài Gòn |
| 3. Trần Thủ Thường | Ninh Thuận |
| 4. Hồ Thị Chung | Sài Gòn |
| 5. Ngô Văn Hữu | Gò Vấp |
| 6. Lý Văn Hoa | Sài Gòn |
| 7. Bảo Đăng Triều | Phanrang |
| 8. Phạm thị Thúy | Sài Gòn |
| 9. Trịnh hữu Định | Phú Nhuận |
| 10. Tôn thát Khiêm | Đà Nẵng |
| 11. Trần huy Phong | Sài Gòn |
| 12. Phạm thị Quang Minh | Sài Gòn |
| 13. Lê văn Đì | Cam Ranh |
| 14. Trương thị Anh | Sài Gòn |
| 15. Trương ngọc Ánh | Sài Gòn |
| 16. Trương thị Tiết | Sài Gòn |
| 17. Phạm thị Lựu | Sài Gòn |
| 18. Trịnh thị Tòn | Gia Định |
| 19. Nguyễn thị Thu Văn | Gia Định |
| 20. Chu Tử | Sài Gòn |
| 21. Uyên Thao | Sài Gòn |
| 22. Trùng Dương | Sài Gòn |
| 23. Bùi thị Giang | Sài Gòn |
| 24. Nguyễn Tuyễn | Sài Gòn |
| 25. H. Phùng | Sài Gòn |
| 26. Trương tam Vĩnh | Sài Gòn |
| 27. Nguyễn Hải Chí | Sài Gòn |
| 28. Đặng Giao | Sài Gòn |
| 29. Lê thị Ngọc Hương | Sài Gòn |
| 30. Mai tuyết An | Sài Gòn |
| 31. Võ văn Tuấn | Sài Gòn |
| 32. Nguyễn văn Sáu | Sài Gòn |
| 33. Anh Phan | Sài Gòn |
| 34. Nguyễn thế Trung | Sài Gòn |
| 35. Trần văn Lưu | Sài Gòn |
| 36. Nguyễn văn Hiện | Biên Hòa |
| 37. Vũ Đình Xưởng | Biên Hòa |

THÔNG BÁO SỐ 4

V/V. Thay đổi Ban đại diện Sóng Thần tại hai tỉnh Tuy Hòa và Tây Ninh, Qui Nhơn.

— LÝ DO. Theo sự đề nghị của anh em thân hữu và người góp vốn địa phương. Muốn cho hoạt động của văn phòng đại diện được hữu hiệu.

Saigon 15-10-71
T.B.L.L.Q.N

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

Để phản ánh trung thực các sinh hoạt địa phương. Yêu cầu các văn phòng đại diện Sóng Thần trên toàn quốc lưu ý :

- Thường xuyên gửi bài vở, tin tức.
- Các bài gởi về phải có dấu của văn phòng đại diện, để dễ kiểm soát.
- Cố gắng để thu quảng cáo ở địa phương.
- Báo cáo số báo tiêu thụ ở mỗi địa phương.

SAIGON, ngày 21 tháng 10-71
T.B.L.L.Q.N
VŨ NGỌC LONG

Hàng tuần đọc ĐỜI
Hàng ngày
Bạn nhất định phải đọc

NHẬT BÁO

SÓNG THẦN

Cơ quan vận động cách mạng dân tộc xã hội
CHU TỬ và nhóm HÀ THÚC NHƠN chủ trương

RA MẮT TỪ NGÀY 25-9-1971

trên

SÓNG THẦN

Độc giả SÓNG không thể không đọc :
AO THÀ VỊT :

— Cay chua, châm biếm, hài hước mà nhân hậu bao dung.

Ngoài ra còn các cây viết hài hước thời sự :
KIỀU PHONG, ÔNG ĐẠO CÁY, ĐỘC THỦ

Nhà thơ trào phúng duy nhất của Việt Nam ngày nay :
TÚ KẾU

Hàng ngày đọc lý luận tranh đấu cách mạng
hàng tuần đọc phân tách thời sự của :
LÝ ĐẠI NGUYỄN

Đặc biệt mỗi ngày bạn sẽ gặp :
Cải Lương Chi Bảo BẠCH TUYẾT

Với hàng trăm phóng viên và phái viên toàn quốc, những trang tài liệu, phóng sự độc đáo và các hình ảnh thời sự sôi động.
Chi SÓNG THẦN mới công hiến được cho các bạn những hình ảnh phóng sự rõ ràng và nhanh chóng nhất nhờ in bằng máy Webb Rotative Offset tối tân nhất VN.

Hai cô gái già

(TIẾP THEO TRANG 21)

Tiếng là tốt cho Mỹ quá, Mặc dù đã được với Trung Cộng, Nhưng Trung Cộng vẫn có nhiều yêu sách, Những yêu sách mà trong nhất thời Mỹ khó có thể đáp ứng nổi, Ngày giờ Nga chính thức mời Nixon sang Nga, tức là tạo cho Mỹ một thế mạnh để bác bỏ những yêu sách quá đáng của Tàu.

Anh chồng Mỹ hiện nay đã có đủ điều kiện để nói với cô vợ hai Tàu sắp cưới rằng: nếu cô còn làm reo, còn đòi hỏi nhiều quá thì tôi sẽ quay về sống với một mình cô vợ lớn Nga đú rồi. Lúc đó cô có bị cô lập hiếp-dáp thi ráng mà chịu đừng có kêu ai. Nói thế thôi chứ, nhất định anh Mỹ thực tế sẽ nhượng bộ cô vợ hai chút đỉnh để cưới gấp, để làm cho cô vợ cả bớt độc quyền một chút. Dương nhiên cảnh hai người vợ ghen nhau thì khỏi phải ché. Thế giới sẽ được chứng kiến nhiều pha sôi nổi.

— Trường dạy bằng lối gửi bài, chấm bài, gửi đến tận nơi Bạn ở, đầy đủ các lớp Trung học, rất thích hợp cho các bạn quân nhân, công tư chức v.v... vừa đi làm vừa đi học. — Trường thành lập trên 10 ban giáo sư đầy đủ cấp bằng và kinh nghiệm. — Liên lạc thẳng tại văn phòng hoặc gọi Đ.T 95753 hay điện vào phiếu dưới đây gửi thẳng về trường.

Trường TÂN HÀM THỦ

23 Nguyễn Văn Giai (gần Cầu Sắt—Đakao—Saigon
Đ.T. 95753

Thỉnh cầu Ban Giám Đốc Trường TÂN HÀM THỦ 23 Nguyễn Văn Giai Saigon gửi ngay cho:

Tên :
Địa chỉ :
. . . .

Tập Thể lệ, Mẫu đơn đề tội có thể ghi tên theo học tại quý trường niên học 1971—72.

HEPACHAUT

NƯỚC CỐT ARTICHAUT
NƯỚC CỐT GAN BÒ TUỔI

SINH TỐ' B12
SINH TỐ' B1
SINH TỐ' B2
SINH TỐ' B6
SINH TỐ' PP
SINH TỐ' D2

VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA ĐẸP
NGON

YÊU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGÚA MỄ ĐAY
THIẾU MÁU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DUỠNG THAI
MỎI MỆT

HEPACHAUT
KÝ SỐ: 73 M - NGÀY 28.2.68

Viện Bảo Chế HADZER

LẤY CHỒNG ĐẠI HỌC!

(TIẾP THEO TRANG 13)
minh, các cô SV và gia đình của cô ta nhớ chở tri thức có học biết điều thường không bao giờ có những thái độ hối thúc tro trên qua.

Vậy những bầy rập, những nhắc giàn tiếp nhau báo đặt một câu hỏi trực tiếp nhất với những nữ Sinh Viên tiếp xúc được: «Cô có thèm nhận là có và đã chứng kiến I trường hợp săn chòng không? Câu trả lời phô biến hiện nhiều là: Có, và đã thấy một vài trường hợp. (Ở đây khôi nổi về ý kiến của các dâng con trai).

Còn kết quả? Xin nhường lời lại cho một nữ SV Văn Khoa, thuộc type sinh viên lão thành: «một khi các cô săn đuổi các anh thì thường các anh khó thoát lầm». Và nhận định của một dâng con trai vừa hoát nạn săn đuổi: «Nếu mình để cầm động quá thi dinh như chơi!». Anh không quên nhắc lại là những anh SV đã và đang làm

đám cưới sau khi quy hàng 1 mìn săn đuổi luôn luôn là những anh chàng hiền lành không hay chưa hề có nhiều người yêu nhiều dụng độ, phản ứng chậm và nhất là dễ bị lung lạc.

Săn chòng: một vấn đề nhân bản?

Sau những câu hỏi vòng quanh nhau gián tiếp... có thực nhưng thường thì những «nạn nhân», những kẻ ngoại cưng phải nhận diện được các màn săn đuổi của các cô một cách gián tiếp, biếu lộ qua các cách cư xử, những thái độ cảm tình đặc biệt — đọc được những biểu lộ thay vì chán trường tro trui của ý muốn săn đuổi.

Ngoài kết luận của số đông thèm nhận như trên, cuối cùng là một vài ý kiến cá nhân:

— Một nữ SV hippy: Nhiều khi cũng tại con trai nhất quá và họ không tin tình yêu và hôn nhân là tuyệt diệu dù là trái buộc. Mà thời này nam nữ bình quyền mà, thích ai là mình có quyền theo công khai chó.

— Một nữ SV lớn tuổi và enessa sặc khiêm nhường: «Tôi không phủ nhận là hiện nay tôi đến trường vừa học lấy bằng và tìm một người lý tưởng, chứ không giả vờ học thật chăm để che cái ý muốn kiếm chồng, Nhưng học để lấy bằng cũng là để mong có phương tiện góp phần xây dựng hạnh phúc sau này».

— Một nữ SV tranh đấu: «Có thể có ai đó đi tranh đấu để tìm một mẫu người lý tưởng nhưng riêng tôi, sự nghiệp trên hết, hoạt động trên hết. Tôi có săn đuổi ai mà nữa chừng được biết là người chồng lại chủ trương đó của tôi thì tôi bỏ lấp tức.

— Một lãnh tụ SV công giáo: «Tôi thấy là dù sao cũng rất hiếm có săn đuổi lô liều quá. Người con gái VN còn giữ được cái pudeur truyền thống nên không bao giờ đến nỗi trơ trẽn quá đáng. Có điều trong các lớp Dự Bị Hỗn Nhập của cha Hòa số nữ SV học rất ít nhưng họ học thì cái mục tiêu kiếm chồng hiện ra rõ không tả được».

TRƯỜNG SƠN 1 hay 1 — TRƯỜNG SƠN 2 hay 2

TRƯỜNG SƠN 3 hay gấp 3 lần!

KHÔNG PHẢI ĐẠI NGÔN!

— Đó là nhận xét chính xác nhất của 100% khách chơi nhạc sảnh điệu toàn quốc gửi thư khen tặng, sau khi thưởng thức băng nhạc chính TRƯỜNG SƠN 3.

BĂNG NHẠC
TRƯỜNG - SƠN 3

DUY KHÁNH thực hiện
ĐÃ PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC

— Xin nhớ kỹ: Băng nhạc chính TRƯỜNG SƠN 3 có bìa offset thật lóng lẩy và có phiếu tham dự đồ vui thật hào hứng với nhiều quà tặng văn nghệ.

TÂM SỰ BẢN ĐỜI

LẠI CHUYỆN MẤT XE

Nhân được đọc tin «chuyện một người mất xe» đăng trong mục «Đời Muôn Mật» (Báo Đời 103). Tôi chợt nhớ đến cái vụ cũng tương tự của chúng tôi, nhưng thay vì tốn một lần 15000\$ mà còn có cái xác xe, chứ chúng tôi đã đi năm «chùa» bảy «miếu» mà chẳng thấy xe mình đâu. Đầu tiên thì được báo cho biết là xe tim được ở Vĩnh Long vì người mua đem đi đăng bộ với hóa đơn giả mạo. Đến Vĩnh Long thì được báo phải qua Cần Thơ, đến Cần Thơ bảo chờ hồ sơ, mãi từ khi nghe tin đến giờ hơn 3 năm rồi mà khi xuống hỏi lại : «hồ sơ chưa hoàn tất». Phải chăng làm thân sinh viên nghèo, cha mẹ chạy bạc cho ăn học đã hụt hơi có đâu được «Đức» đầy đê mà chung cho các «Chùa, miếu» linh thiêng đó, đê họ hỉ xả mà tha cho chiếc xe được về chủ cũ, dù trả về với cái thân tàn ma bại do các người anh em sợ để lâu máy móc sinh ra cù sét nên cho nổ máy hộ.

Người lớn còn bất nghiêm như vậy bao sao chúng tôi không phá phách. Phá phách đê trả thù những điều chúng tôi được dạy mà không được làm như họ làm.

THANH BẮNG, SAIGON

Cần bảo toàn lực lượng

Ông Chu Tử có một óc sáng kiến đặc biệt mà tôi tin rằng dù áp dụng trong bất cứ lãnh vực nào, không riêng gì nghề làm báo, ông vẫn thành công vẻ vang như thường. Tôi có thể chử quan nói rằng nếu tờ Sóng Thần không có ông điều khiển thì chưa chắc đã sống được lâu và bán chạy như hiện nay. Tôi nghĩ rằng kỳ ra báo lần này, ông muốn làm một cái gì thật nổi bật, thật độc đáo đê cho bõ công lâu nay chờ

đợi ôm ấp thực hiện một tờ báo lý tưởng. Tôi thông cảm tâm trạng của ông cũng như đó là tâm lý chung của mọi người. Tuy nhiên tôi lại có ý nghĩ khác vì tôi cho rằng trong lúc mà phương tiện chưa được dồi dào (về tài chánh) cơ sở chưa được vững bền, hơn nữa lại là vốn của «bá tánh» góp vào thì việc đầu tiên là phải bảo toàn lực lượng», củng cố phương tiện rồi khi đã tiến đến một mức độ phát triển khả quan, lúc ấy ta có thể mạnh dạn thực hiện những gì ta muốn. Như vậy, tôi tưởng tờ báo lúc đầu không cần phải in ấn sét cho tốn tiền, báo vẫn cứ bán chạy như thường vì là nội dung phong phú, độc đáo do những sáng kiến đặc biệt của ông trong đường lối trình bày, trong các đề mục hấp dẫn, trong việc sử dụng các ký giả lành nghề... Lúc đầu, ai cũng nghĩ phải làm một cái gì thật chóï lỏi đê lôi cuốn độc giả nhưng lại phải cố gắng phát triển luôn luôn, nếu không nói là duy trì tình trạng tốt đẹp lúc đầu, thì mới mong tờ báo không đi đến chỗ tàn lụi. Với số vốn đầy đủ, ông không phải lo ngại về việc uầy, nhưng theo ý tôi chúng ta nên liệu cơm gắp mắm, tiền từ từ bằng những bước vững chắc.

NGUYỄN VĂN TẦU
(PHÙ CÁT)

Trang của Linh

Trong «trứng» Tuần Báo có báo «Đời» nói lên những sự thật của chánh quyền, một tiếng nói đại diện cho toàn dân, can thiệp mọi thắc mắc của dân với chánh quyền, Giờ đây trong «Biển» nhật báo có «Sóng Thần» xuất hiện, trong Sóng Thần có dành trang Sinh Hoạt Địa Phương và Văn Đề Của Chúng Ta, viết những bài bình vực đời sống của toàn dân và đê những người dân thấp cổ bé miệng nói địa phương nói lên những bất khuất và những vấn đề cần thiết, quan trọng nói địa phương...

Nay tôi xin đê nghị tờ «Đời» và «Sóng Thần» dành một trang cho Linh, trang này không phải đê cho các em Hậu phương (danh dì) với Linh, không đê cho Linh viết tên, không đê cho Linh viết thư thăm bồ bịch như các báo khác mà đê cho Linh nói lên tất cả những «Thối Nát, Tham Nhũng» trong quân đội

những uất ức mà Linh bị trù, những cái gì chứng kiến nơi đơn vị mình tôi mong ước một người quân nhân nơi đơn vị mình ở là một HTN. Mặc dầu không phải là nhóm «HTN», không là đoàn viên. Nhưng chúng tôi là tuổi trẻ, tuổi xây dựng, tuổi cuồng quyết trước bão lực, mnổn nói lên những hành động buôn máu và mồ hôi của lính để làm giàu cho một cá nhân.

Mong rằng tất cả mọi người dân, mọi người lính đều có ý chí xây dựng như nhóm «HTN» để cho bà mẹ Việt Nam khô cằn, bần thiểu này được sớm sạch sẽ.

TRẦN VĂN ĐỨC
KBC. 3.641

HỘP THƯ TÒA SOẠN

ĐỨC MAI—Long An—Muốn gia nhập HD, bạn hãy tìm, ông Lê Gia Mô, làm việc tại Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp—Long An, tuổi từ 8 đến 21 tuổi.

ĐÌNH CÔNG—Mỹ Tho. Xin trả lời bạn về tiêu sứ Ch. T. Chánh quán làng Tòng Lệnh, Huyện Thạnh Thá, Tỉnh Sơn Tây. con áp út một nhà cự phú đại gia; chuyên viễn học nhảy mà thi vẫn đậu cao. Năm 23 tuổi đậu cử nhân luật, thời kháng chiến làm chánh án; về vùng QG làm giáo sư. Viết Văn, rồi làm báo như hiện nay.

Năm nay 55 tuổi, 4 con, 3 trai, 1 gái; 2 con trai là sĩ quan 1 gái là ký giả

— VỀ LỚP BÁO CHÍ HÀM THỦ THỜI. NAY Bạn đọc có thể liên lạc với ông Nguyễn Văn Thái nơi tòa soạn bán nguyệt san Thời Nay đường Phạm Ngũ Lão Saigon.

— Tòa Soạn đã nhận được tác phẩm của các bạn: Hà Vũ Giang Châu, Hué—Vân Hà, Phú Nhuận—
Nguyễn Như Tân, Đalat—
Nguyễn Duy Nguyễn, Nha Trang—
Cao Nhật Nguyễn, Ninh Hòa—Quang Hữu, Hué—Bùi Văn Đạt, KBC 7121—
Nguyễn thuận Dinh, Saigon—Đào Trung Chính, KBC 4902—Du Lịch, Pleiku—Hồ Việt Hùng, Nha Trang—
Nguyễn Hiền Tâm, Saigon—Hà Nguyễn Hàng, KBC 4524—Phạm Thị Ngọc Diệp, Kiến Hòa—Trần Vinh Thành Thành—Đỗ Hữu Diên, KBC 4705.

Xin chân thành cảm tạ quý bạn.



« Tóc mai sợi ngắn sợi dài
LAN SƠN em gọi thương hoài
ngắn năm

KEM GỘI ĐẦU LAN SƠN

- Do Kỹ sư Hà Dương Bưu và Dược sĩ Hà Dương Thị Quyên nghiên cứu và chế tạo theo phương pháp tối tân
- Gồm 12 hóa chất đặc biệt làm cho trơn tóc, mượt tóc, sạch gầu và hết chứng ngứa đầu.
- Kem LAN SƠN nuôi dưỡng và làm hết rụng tóc.

Kem gội đầu LAN SƠN phẩm chất bảo đảm
BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY, VIỆN UỐN TÓC VÀ HÀNG TẠP HÓA