

WASON  
DS 531  
D 6424

# ĐỐI ĐIỂM HỘI CỘNG HÒA *đi về đâu*

104



# ĐỜI

104

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NAM TRONG TUẦN

## 1. ĐẶC BIỆT : ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA ĐI VỀ ĐÀU ?

- ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA ĐI VỀ ĐÀU ? : hoàngvăndức — đoànvăncửu —  
nguyễnmạnhcôn — hoàngxuántửu — vuonghữuđít.
- NGUYỄN VĂN THIỆU, ÔNG LÀ AI ? : trầnvănlê.
- ĐI VỀ ĐÀU ? XIN HỎI CÁC ÔNG THÀY BÓI : vihuongchù,

## CHÁNH TRỊ

- CHIẾN TRANH, HÒA BÌNH ĐI VỀ ĐÀU : lýđạinguyễn.
- NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI CÁC NGHĨA THỰC VIỆT NAM : doanquoccsy

## VĂN NGHỆ

- CẨM HOA CHÙM GỦI : quỳnhdao
- KẺ BẢN MÁU : nguyễnthuylong
- BẾN MƯA NGÂU cungtichbiền
- NHỮNG TIẾNG CA CỦA ĐÊM SAIGON: BAN KỊCH VŨ ĐỨC DUY :
- TRONG VÒNG RÀO KẼM : vophu  
phạmnga

## 4

### CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTX • CƯỜI QUÊN ĐỜI ĐỌI • MỘT VÒNG THẾ GIỚI • SÁNG KIẾN MỚI — SẢN PHẨM MỚI

ĐỜI • NĂM THỨ BA • SỐ 104 • TUẦN LỄ TỪ 14-10-1971 ĐẾN 21-10-1971

Tòa soạn  
143-145 Cống Quỳnh  
Saigon  
Đ.T. 22.323  
  
▼  
Chủ nhiệm  
Bà Trần thị Anh Minh

Chủ trương biên tập  
**CHU TÙ**  
**và nhóm Sóng**

**GIÁ 50đ**

Giao dịch quảng cáo  
Hội ông Linh  
143-145 Cống Quỳnh  
SAIGON

# đầu tranh chợ đổi

## CHẾ ĐỘ NÀO BỀN VỮNG ?

*Trong các quyền làm người, có quyền làm cách mạng. Không một bản văn nào, dù là luật lệ hay hiến pháp, có thể phủ nhận quyền tối thượng đó.*

*Các văn kiện chỉ là những hồ sơ chết. Cách mạng là chất liệu sống.*

*Ngày nay người ta đang bận cãi nhau, sôi nổi về bầu cử, về quyền bình v.v : Tất cả các cuộc tranh luận đều nhân danh các văn kiện. Bên này nói tôi hợp hiến, hợp pháp, chung ra đầy những con số các điều khoản, các đạo luật. Bên kia nói anh vi hiến, cũng chung ra các điều khoản, luật lệ con số v.v...*

*Không thấy ai nhân danh quyền tối thượng của dân, là quyền làm cách mạng. Không ai nhân danh một lý tưởng nào cao cả hơn là những con số.*

*Chúng tôi đồng ý rằng các văn kiện qui định một trật tự, cho xã hội rất cần thiết. Bản hiến pháp rất đáng kính. Luật lệ phải được tôn trọng.*

*Nhưng chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy biến động, và thái độ của ta trước lịch sử phải là thái độ động, chờ không phải là thái độ tĩnh.*

*Các nhà hành chính, cần các văn kiện, thủ tục, lề thói hướng dẫn. Nhưng những người tranh đấu cần có lý tưởng để hướng dẫn.*

*Khi một chế độ chỉ còn một thứ đê bám vào, là các văn kiện để biện minh tính cách chính thống của mình, chế độ đó đã bắt đầu có tính chất phản cách mạng. Những người bảo thủ luôn luôn muốn duy trì sự ổn định, vì ổn định là người thống trị vẫn thống trị, người hưởng thụ tiếp tục hưởng thụ. Thái độ đó giống như các ông vua sau cùng của một triều đại, chỉ còn biết mang dòng họ, mang tư cách kế truyền của mình ra để chứng minh rằng mình chính thống :*

*Chính thống cũng không bằng hợp đạo. Hợp đạo tức là hợp lòng dân. Mà lòng dân bây giờ khát khao cách mạng, khát khao được thấy số phận mình thay đổi, khát khao được thấy đất nước mình quang vinh.*

*Bỏ qua yết tố đó, không có chế độ nào bền vững được.*

DÒI

### Đó vui để choc

*Cơ quan thăm dò dư luận IFOP của Pháp vừa tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đặt câu hỏi như sau với người dân Pháp.*

*« Trong những tinh từ dưới đây, tinh từ nào, theo ý bạn, thích hợp với Tổng Thống Pompidou ? Khôn ngoan ? Lương thiện ? Hiếu nghè, thông thạo cách lãnh đạo ? Láu cá ? nham hiểm ? Bảo thủ ? Hướng thụ, biết ăn xài ? Hách địch độc tài ? Dưới đây là bảng phân tích tỷ lệ các câu trả lời.*

Khôn ngoan	34%
Lương thiện	34%
Hiếu nghè, thông thạo cách lãnh đạo	30%
Láu cá, nham hiểm	23%
Hướng thụ	18%
Hách	14%

*Theo gương IFOP, Cơ quan thăm dò dư luận « Nói với Đầu Gối » viết tắt là « Nói với đờ-gờ », tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mà đặt câu hỏi như sau :*

*Trong những tinh từ dưới đây, theo ý bạn, tinh từ nào thích hợp nhất với tân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vừa thắng cử trong một cuộc độc cử vô tiền khoáng hậu : Lỗi lạc ? (tinh từ của Tổng Thống Nixon) kín đáo ? Nham hiểm ? Độc tài ? Khôn ngoan ? Đồ tồi ? Bùn nhìn của Đế Quốc ? Bất trung, bất nghĩa, bất tín ? (tinh từ của P.I.I Kỳ) Lý ? Xứng đáng ? Tạm được ?*

*Các câu trả lời xin bạn đọc gửi về tòa soạn trước ngày 4-10. Số có nhiều giải thưởng còn đang đi xin.*

*Câu hỏi phụ : Có bao nhiêu người dự thi.*

### Số 13

*Các anh em trong làng báo, làng văn đang chuyền tay nhau cái danh sách -- Không biết từ đâu mọc ra -- 419 ký giả, nhà văn bị nhà nước ghi vào sổ đen. Không hiểu đê làm gì, đê khủng bố, thù tiêu, hay cho tiền. Trên danh sách này, không biết đứa xô lá nào, xếp Đầu Gối đứng đúng số 13, con số xui xẻo nhất, đáng trú nhất. Đọc danh sách này, Đầu Gối thấy nhiều nhà văn, nhà báo lâ hoác, không hiểu sao lại bị ghi tên trên bảng*



## KHA TRẮN ÁC

Xử công khai và đối tụng.  
oo

*Chiếu chi do đơn khởi tố ngày 4-10-71. Lý thi Éch tự Nhái trình bày rằng cuộc bầu cử T.T và P.T.T ngày 3-10-71 thiếu tánh cách tự do và thành thật bởi hai sự kiện :*

*— Thị xã Đà Nẵng đã bị cướp mất 9 thùng phiếu đựng đầy phiếu.*

*— Ở 45 tỉnh khác, nhứt là tại các vùng quê, dân chúng bị khủng bố, hăm dọa và bị cưỡng ép phải đi bầu, đồng thời có nhiều sự gian lận trắng trợn.*

*Chiếu chi do đó nguyên đơn thi Éch trình cầu Tòa tuyên bố hiệu hóa cuộc bầu cử,*

*Chiếu chi do đơn khởi tố ngày 5-10-71 Trần Văn Chuột trình cầu Tòa phán quyết cuộc bầu cử 3-10-71 là bất hợp thức vì lẽ chỉ có một liên danh ứng cử độc nhứt, trái với Hiến Pháp và luật bầu cử.*

*Chiếu chi điều 46 luật bầu cử số 9/71 ngày 23-6-71 dành quyền cho Tối Cao Pháp Viện có thể tuyên bố hủy bỏ toàn thể cuộc bầu cử, trong trường hợp thẩm định rằng các vi phạm được xác nhận làm sai lạc tánh cách thành thật của cuộc đấu phiếu và làm thay đổi kết quả chung của cuộc bầu cử.*

*Chiếu chi, trước hết nguyên đơn Lý thi Éch tự Nhái không chứng minh được bằng cớ về sự gian lận và cưỡng ép cử tri ở 45 tỉnh. Chỉ nói suông là khẩu thuyết vô bằng. Riêng ở thị xã Đà Nẵng có bị cướp mất 9 thùng phiếu thật. Tuy nhiên, số phiếu bị mất trong 9 thùng đó chỉ là một tỉ số quá nhỏ so với*

*tổng số phiếu trên toàn quốc và như vậy không thể có tác dụng làm thay đổi kết quả chung của cuộc bầu cử.*

*Chiếu chi giả thiết rằng 9 thùng phiếu ấy gồm toàn là phiếu bất tín nhiệm, nhưng vì chỉ có một liên danh độc ứng, nên chỉ cần có một phiếu đơn thuận hợp lệ ở một thùng phiếu khác bầu cho liên danh này cũng vẫn được xác cử, không cần tính đến 9 thùng phiếu bị thất lạc ở Đà Nẵng; nếu xét rằng một liên danh độc diễn cũng hợp hiến, hợp pháp,*

*Chiếu chi như vậy, thỉnh cầu của Lý thi Éch tự Nhái không có hội đủ các lý do vững chắc và hợp lý.*

*Chiếu chi Hiến Pháp 1-4-67 và luật bầu cử số 9/71 ngày 23-6-71 không có một điều khoản nào qui định trường hợp chỉ có một liên danh ứng cử độc nhứt, trái với Hiến Pháp và luật bầu cử.*

*Chiếu chi điều 46 luật bầu cử số 9/71 ngày 23-6-71 dành quyền cho Tối Cao Pháp Viện có thể tuyên bố hủy bỏ toàn thể cuộc bầu cử, trong trường hợp thẩm định rằng các vi phạm được xác nhận làm sai lạc tánh cách thành thật của cuộc đấu phiếu và làm thay đổi kết quả chung của cuộc bầu cử.*

*Chiếu chi, trước hết nguyên đơn Lý thi Éch tự Nhái không chứng minh được bằng cớ về sự gian lận và cưỡng ép cử tri ở 45 tỉnh. Chỉ nói suông là khẩu thuyết vô bằng. Riêng ở thị xã Đà Nẵng có bị cướp mất 9 thùng phiếu thật. Tuy nhiên, số phiếu bị mất trong 9 thùng đó chỉ là một tỉ số quá nhỏ so với*

Chiếu chỉ như vậy, ý hướng của các nhà lập hiến và lập pháp VN cũng thích hợp với ý hướng sinh hoạt dân chủ của các quốc gia văn minh trên thế giới.

Chiếu chỉ việc Tối Cao Pháp Viện cho niêm yết danh sách ứng cử viên lần thứ hai theo điều 15 Luật bầu cử 9/71 là một hành vi bù buộc luật định. Còn theo điều 42 luật số 9/71, TCPV sẽ chung quyết về tính cách hợp thức hay bất hợp thức của cuộc bầu cử 3-10-71 lại là một hành vi luật định khác, không có sự liên hệ hay ràng buộc lẫn nhau giữa hai hành vi.

Chiếu chỉ các hồ sơ bầu cử do các đô tinh thị xã đệ trình và các văn kiện hiện hữu tại văn phòng TCPV đều chứng tỏ cuộc bầu cử ngày 3-10-71 chỉ có một liên danh ứng cử là liên danh số 1 Dân Chủ Nguyễn Văn Thiệu - Trần Văn Hương dự tuyển.

Chiếu chỉ theo Hiến định và luật định, ngày 3-10-71 là cuộc bầu cử chính danh, không phải là cuộc

trung cần dân nhiệm. Do đó, với 1 liên danh Nguyễn Văn Thiệu - Trần Văn Hương tham dự cuộc tuyển lựa ngày 3-10-71 dù dưới hình thức tranh cử hay trung cầu dân nhiệm đều trái với tinh thần Hiến pháp và luật pháp...

Chiếu chỉ thành cầu của công dân Trần Văn Chuột xét ra hữu lý, nhưng không thể được chấp nhận, vì việc cùu xét về tính cách hợp thức hay bất hợp thức của cuộc bầu cử 3-10-71 lại là một hành vi luật định khác, không có sự liên hệ hay ràng buộc lẫn nhau giữa hai hành vi.

#### Bởi các lẽ ấy :

- VỀ HÌNH THÚC : - Phản đơn khởi tố của Lý thi Ech tự Nhái được chấp nhận vì hợp lệ. Đề đơn khởi tố của Trần Văn Chuột ra ngoại i vụ.

- VỀ NỘI DUNG : Truyền bá đơn thành cầu của Lý thi Ech tự Nhái về việc xin vô hiệu hóa cuộc bầu cử ngày 3-10-71.

— Truyền cuộc bầu cử 3-10-71 với một liên danh ứng cử của Nguyễn Văn Thiệu và Trần Văn Hương là bất hợp thức.

(vì quá xúc động bởi lời truyền phán sau cùng nên tôi đã quên mất tên của 9 vị thẩm phán tối cao).

xxx

Tôi châm chú theo dõi từ đầu đến cuối phiên tòa tuyên án, rõ từng lời từng câu của bản án, từng nét mặt trang trọng của 9 vị Tòa Tối Cao. Vì là một bản án lịch sử tối quan trọng cho nên bản án vừa tuyên đọc xong, bỗng trời đất nỗi cơn giông bão, sấm sét đồng dông.

Tôi giục... mình... thức giấc mới biết rằng mình vừa mới ngủ mơ về một phiên tòa Tối Cao Pháp Viện vô hình. Tỉnh giấc mê ngủ dậy rồi, nhận rõ ra « cái ta » rồi, tôi vẫn còn cảm thấy vui vui, dù chỉ là niềm vui không tưởng về bản án của một Tối Cao Pháp Viện vô hình.

PHẠM HẢI HỒ

## PHÂN TÍCH CÁC BIỂN SỐ CHÁNH TRỊ



# ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA ĐI VỀ ĐÂU?

Ý kiến của BS Hoàng Văn Đức  
- Nghị sĩ Đoàn Văn Cửu - Nhà  
văn Nguyễn Mạnh Côn - NS  
Hoàng Xuân Tứ

- Do nhóm phái viên  
ĐỒI phòng văn

#### ● Bài tham luận của VƯƠNG HỮU BỘT

dọa của Trung Cộng muốn bành trướng, miền Đông Á này liệu có thể diễn ra những vụ đòn điên đảo trên chính trường như ở Châu Mỹ La Tinh không ?

Chúng tôi chắc rằng người Mỹ thực tế sẽ trả lời rằng : Không.

Đó là một trong các lý do giải thích tại sao người Mỹ cứ lờ đi cho. T.Th. Nguyễn Văn Thiệu tiến hành cuộc bầu cử vừa làm mất lòng dân Việt, vừa mất mặt chính phủ Mỹ. Lý do đó là người Mỹ không muốn có biến cố nào xảy ra ngoài kỷ cương của chế độ hiện hữu, với những thurst phong cảnh trang hoàng, Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp, hòa tấu theo bản nhạc Hiến Pháp mà mỗi nhạc công nhìn thấy các giai điệu một cách khác nhau.

Đông Á không giống Châu Mỹ La Tinh trước đây nơi mà cứ vài năm lại có một cú đòn chấn. Vì Đông Á có một truyền thống văn hóa lâu dài, mà sự ổn định sự điều hòa trong xã hội là một đặc tính, mà sự chính thống của chính quyền là một đòi hỏi gắt gao.

Trong bản chất văn hóa đó, lại thêm mối đe



## CẢNH CÁO LÀNG BÁO

Mùa « trám hoa đua nở »  
Đã hết rồi nghe chưa  
« Các con », đừng tưởng bở  
Phóng bút cởi như mưa ?



Tai nghe lời Dân Chủ  
Ngon ngọt biết là bao  
Tin vào rồi lanh lǚ  
Lính kín nhiều hơn sao ?

## Biển số pháp lý

Ngày 25 tháng 10 này là hạn chót để T.C.P.V đưa ra phán quyết về tính cách hợp thức của cuộc bầu cử 3-10.

Từ nay cho tới ngày đó, các khối chống đối ông Nguyễn Văn Thiệu sẽ còn phải tung ra nhiều đòn nhằm ảnh hưởng tới phán quyết này. Đó là một điều đau lòng cho chế độ, vì cơ quan tài phán tối cao đã bị nghi ngờ là chịu ảnh hưởng của áp lực nọ kia.

Trong các điều kiện thực tế chúng ta thấy khó xảy ra trường hợp toàn thể cuộc bầu cử 3-10 bị hủy bỏ. Liên danh dân chủ có 90 phần trăm hy vọng hợp thức hóa, và cai trị 4 năm tới.

Nhưng dù được hợp thức hóa bởi TCPV, nền tảng pháp lý của chế độ cũng vẫn còn lỏng lẻo, còn bị chất vấn mãi dù chỉ chất vấn thăm trong đầu mọi người. Cho đến nay, dù TCPV đã phán đạo luật bầu cử là hợp hiến, mà người ta đâu đã hết nghi ngờ khoản 7 điều 10? Sau này người ta cũng vẫn còn đặt câu hỏi: tại sao ngày 3-10 không có phiếu của LD Kỳ Lễ khi mà LD này đã được niêm yết danh sách lần thứ hai? Cuộc bầu cử 3-10 có phải là bầu cử hay là trưng cầu dân nhiệm trá hình?

Nhưng dù có ai đặt các câu hỏi trên, thì thăm hay lớn tiếng, thì ta cũng biết cái gọi là «cần bàn pháp lý» của một chính quyền ở các nước chậm tiến vốn là yếu tố nhỏ, khi mà vị Tổng Thống của ta luôn luôn nhận danh hiến pháp để hành động, lại tuyên bố khi rút lui sẽ trao quyền về cho quân đội, nghĩa là xóa bỏ hiến pháp, thì còn ai biết nói sao?

## Uy thế chính trị

Ai cũng nhận thấy rằng chính quyền sắp lãnh trách nhiệm hồn năm tới đây bắt đầu bằng một thế chính trị vô cùng yếu kém, còn yếu kém hơn cả chính quyền năm 1967.

Nếu quyền năng của một nhà nước là ban phúc, giảng họa cho người bị trị, thì hiện nay tâm trạng của dân thấy là đã được ban phúc rất ít và giảng họa hơi nhiều.

Như Machiavel đã khuyên các nhà cầm quyền nếu giảng họa thì nên đồ xuống, như thác lũ một trận cho xong, còn ban phúc thì lai rai, từ từ cho dân có thời giờ thưởng thức. Dân mau quên cái họa lớn mà nhớ những cái phúc nhỏ.

Nhưng những biến cố gần đây cho thấy, cảnh «ban, giảng» ở nước ta không theo đúng sách vở chính trị. Vật giá cứ leo thang từ từ. Các biện pháp kinh tài khắt khe đưa ra từng đợt một cho dân dễ nhớ. Các vụ biểu tình, dân áp biểu tình cứ xảy ra đều đều như con trăng mỗi tháng v.v...

Chính quyền yếu kém về chính trị? Hay có bàn tay đạo diễn nào cố tình đặt chính quyền trong thế yếu kém do?

Cuộc bầu cử 3-10 đã đặt chính quyền 4 năm vào một thế suy yếu hơn bất cứ lúc nào trước mặt dân chúng. Đó là một cuộc bầu cử có đồ thị. Có người tự thiêu, có ba bốn đợt chống đối bị áp chay nước mắt. Bị dư luận thế giới mỉa mai. Bị các đối lập chênh trị tẩy chay. Mà lại đảo đi trên 90 phần trăm số phiếu. Vậy dân chúng nghĩ thế nào?

Câu hỏi đặt ra là chính quyền có cần biếng nghĩ thế nào không, có muốn biết không, có chưa là chuyện quan trọng hay không? Chính quyền thành tâm tìm hiểu những ý kiến và hành động kháng cự dân, hay đơn giản xếp loại các đối kháng đó vào các ô kéo «bốn cờ» vì rõ là khác hẳn với «bốn không» của mình?

Thế đổi kháng chính quyền và dân chúng sẽ bị tống quát hóa thành ra thế đổi kháng «thống trị» bị trị, thế «ngoại bang và dân bản xứ», cứ như vậy thì chỉ có Cộng Sản là xoa tay thỏa mãn,

Vậy các đối lực chính trị trong nội bộ của ta sẽ tranh đấu và điều hợp với nhau như thế nào?

## Công Giáo chống hay ủng hộ

Một biến số sẽ ảnh hưởng mạnh tới tương lai chế độ, là thế chống đối và thỏa hiệp giữa các khối chính trị miền Nam.

Các khối chính trị có thực lực là các khối tôn giáo lớn, Cao Đài và Hòa Hảo không tích cực ảnh hưởng trên chính trường quốc gia, còn lại là ba khối Công Giáo và Phật Giáo.

Trong những ngày tới đây, ông Nguyễn Văn Thiệu có nhiều hy vọng tiếp tục được khối Công Giáo trợ, dù rằng trước 3-10 có nhiều tiếng chửi đồi ông nói lên từ phía này. Nhất là lúc ông Kỳ rút không tranh cử, toàn diệu hổ ly son rủ ông Thiệu từ chức, thì đa số khối công giáo muốn «đòi ngựa», ủng hộ giải pháp Nguyễn Văn Huyền chấp chính. Tuy vậy, càng tới gần ngày 3-10 thì sự chống đối của khối công giáo càng dịu bớt, có tính cách cầm chừng và hình thức mà thôi.

Dù sao, với sự chống đối của thành phần Công Giáo trước ngày bầu cử khối tôn giáo này cũng sẽ bớt được mặc cảm của đa số quần chúng là một khối dân luôn đứng về phía thống trị.

## Thế phân thân của Án Quang

Sau màn chống đối trên chiến thuật của Công Giáo có lẽ màn «chống đối trên chiến lược» của khối Phật Giáo sẽ nỗi lên.

Khối Án Quang, mà ảnh hưởng mạnh mẽ ở miền Trung dã và vẫn được cảm cõi, sẽ tiếp tục đóng vai trò đối lập số một vừa với chính quyền hiện nay vừa với hậu thuẫn của chính quyền là người Mỹ.

Nhưng phương lược đối lập đã thay đổi. Từ vị trí «chống đối toàn thể chế độ» những năm 66-67 khối Án Quang đã dần dần bước vào phu-

vị «chống đối trong khuôn khổ chế độ với sự có mặt của 16 nghị sĩ và gần 40 dân biểu trên diễn đàn quốc hội».

Sự di chuyển phương vị của khối Án Quang khéo léo tinh vi ở chỗ, chính khối áp lực này tự phô thân; một mặt là các chánh khách và nghị trưởng tranh đấu chánh trị công khai; một mặt là các vị tăng sĩ, những «huyền thoại» như Thủ toa Tri Quang, vẫn ở phương vị tranh đấu cách mạng bắn công khai. Chiến thuật liên hoàn đó giúp cho khối Phật Giáo tiến thoái dễ dàng, khi tiến vô thì tranh đấu trong vòng chế độ, khi cần rút ra thì có thể tranh đấu với chính chế độ. Phải những chiến lược già như Tri Quang mới bày được thế phân thân đó. Trong những ngày sắp tới đây, cán bộ chính trị của Án Quang đã được đặt trên bàn cờ, còn cán bộ cách mạng vẫn còn nằm ẩn trong dân, vẫn có thể sẵn sàng để đối phó với tình thế mới, nhất là trong trường hợp phải đấu tranh trực diện với Cộng Sản. Sau này nếu Cộng Sản bảo rằng những Vũ Văn Mẫu, Trần Quang Thuận đã đi lánh lương, nghị sĩ tức là lánh lương của viện trợ Mỹ rồi, thì Án Quang cũng vẫn có người khác sẵn sàng xuất hiện từ nhân dân ra để trả lời cho Cộng Sản.

## Ông Nguyễn Cao Kỳ đi về đâu?

Một điều băn khoăn của ông Thiệu và của người Mỹ là làm thế nào tiến tới chế độ Lưỡng Đảng kiểu Mỹ cho miền Nam như đã thực hiện xong ở Đại Hàn, Phi Luật Tân.

Hiến pháp đã lộ liễu bày tỏ ý hướng tiến tới lưỡng đảng đó.

Sự thành lập lưỡng đảng rất tiện lợi cho người Mỹ. Luật gia Trần Chánh Thành, khi chúng tôi tiếp xúc, có lần đã nhận xét rằng: «Người Mỹ khó lòng hiểu được một cơ cấu chính trị khác với cơ cấu của hiến pháp Mỹ». Ngoài vấn đề thành tựu «một cơ cấu để hiểu», thế lưỡng đảng còn giúp cho người Mỹ dễ tiên đoán, dễ vận dụng, nói trang ra là dễ thao túng, khi cuộc cờ chính trị ở đây biến chuyển. Nếu chỉ có hai khối chính trị, hai ông lãnh tụ thay phiên nhau, thì đại sứ Buôn Cờ đầu phải vất vả long đong như những ngày ghi danh bầu cử Tổng Thống vừa rồi.

Liệu ông Minh hay ông Kỳ có thể đóng vai trò lãnh tụ đối lập trong thế cờ đó chẳng?

Ông Minh đã dùt khoát từ cõi, ít nhất là ông đã nói như vậy. Và có phải nhờ tình thế đó mà vai trò của ông Kỳ hy vọng sẽ sáng lên chẳng?

Trong những ngày trước bầu cử, vai trò của ông Kỳ nỗi lên nhờ sự qui tụ của các thế lực chống

ông Thiệu, Nhưng từ nay trở về sau, có lẽ vai trò của ông Kỳ sẽ lu mờ dần.

Thế lực chính có thể là hậu thuẫn cho ông Kỳ là quân đội. Ông ta có cái xác đáng tiêu biểu của một quân nhân, từ cách nói năng cư xử có lẽ đến cả nếp sống tinh cảm, suy tư. Hiện tượng cựu chiến binh và thương phế binh nhiều nơi tỏ thái độ ủng hộ ông Kỳ không phải chỉ vì nhớ vận động khéo léo, mà còn có sự thúc đẩy thật của hiện tượng «đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu». Trong tương lai ông Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò đó, vai trò một «người lính tiêu biểu», một lãnh tụ có hấp lực (charismatique) đối với quân đội, khi cần tới thì trở thành điểm qui tụ của lòng quân sĩ, khi nào cần tới? Chúng ta tiễn đoán sao được, khi mà ông Thiệu đã báo trước sẽ rút lui nếu chiến tranh chấm dứt, chiến tranh chấm dứt, nhưng vẫn còn quân đội, còn cựu chiến binh, còn thương phế binh, và lực lượng đó còn chống Cộng chờ?

Vậy vai trò của ông Kỳ đã được sửa soạn rồi, chỉ còn chờ ông thủ vai cho khéo léo nữa thôi.

## Đại tướng Minh sẵn sàng chưa?

Đại Tướng Minh, giữa các chậu hoa lan của ông và các dân biểu trẻ đầy nhiệt huyết chung quanh ông, hiện nay có nhiều cơ hội nhất để lãnh vai trò lãnh tụ có hấp lực (charisma) với nhân dân. Nhưng vai trò này sẽ bị Án Quang chia sẻ nếu ông Minh không thỏa hiệp minh bạch và chặt chẽ được với khối Án Quang thì sẽ lỡ cơ hội thêm một lần nữa.

Trước ngày bầu cử 3-10, các khối đối lập: ông Minh, ông Kỳ và Án Quang đã liên kết mà không đoàn tụ được. Một vài người của ông Minh được đưa sang giúp ông Kỳ, vài người khác tới chùa Án Quang ngã gầy chán.

Một vài thượng tọa Án Quang tới họp Quốc Dân Đại Hội với ông Kỳ và Trịnh Quốc Khanh, còn ông Vũ Văn Mẫu tới chụp hình chung với ông Đại Tướng.

Trong các điều kiện thực tế hiện nay thì thế liên kết đó sẽ còn kéo dài vì quyền lợi của cả ba phe. Đó là chưa kể khối Công Giáo cũng cử người tới đứng chung với ông Kỳ, ông Minh và một số linh mục cũng «chống Mỹ cứu nước» với các Thượng Tọa.

Thế liên kết đó có hy vọng tiến lên thành một khối đối lập duy nhứt hay không? Điều đó tùy thuộc phần lớn vào Đại Tướng Minh lựa chọn. Ông Minh thừa kinh nghiệm để biết rằng dù ông dự hay không dự vào bàn cờ chính trị, thì bàn cờ đó vẫn biến chuyển, và khi chiếc xe cứ tiến tới thì người ta phải lựa chọn hoặc ngồi lên xe, hoặc bước ra ngoài để đứng lại một chỗ.

## Các cơ chế hiến định

Chế độ may mắn có được một Thượng Nghị Viện đóng vai trò một cơ chế lập pháp cao cấp rất đẹp. Thượng Nghị Viện đã chứng tỏ một lề lối làm việc nghiêm chỉnh, độc lập, chừng mực. Đại đa số nghị sĩ thuộc thành phần bảo thủ, vì xuất thân từ tầng

## NHẮN TIN

Anh TRẦN NHƯ VÂN Qui Nhơn — Đã nhận đủ 87.500 và đã gửi 2.000 sô báo Đời 96.

lớp giàu có, và tuổi tác cao, Nhưng cũng nhờ vậy mà họ không dễ bị mua chuộc hay bị đàn áp thẳng tay.

Hà Nghị Viện trong nhiệm kỳ tới có hy vọng sẽ không khác hơn nhiệm kỳ trước. Thứ nhứt, là thành phần thân chánh quyền vẫn đồng ý như cũ, tuy phẩm chất có hơi cao hơn. Có thể có sự tiến bộ trong sinh hoạt hạ nghị viện, đó là bớt đi những cảnh vật lộn hả hả, bớt đi những cảnh «dân biểu đòi chuồng» từ khói nổ sang khói kia, và bớt đi cái cảnh mua chuộc trắng trợn.

Nhưng trong bốn năm tới, hành pháp vẫn có hy vọng nắm Hà nghị viện trong tay để phá hủy tất cả các sức phản kháng của Thượng Viện, và khi cần đến thì miếng vỗ phuc nghị lại được đem ra để Tổng Thống toàn thắng.

Điều đáng lo lắng nhất là giá trị của Tối Cao Pháp Viện. Cho tới nay cơ cấu Tư Pháp này đã bị hoài nghi quá nhiều, và không hy vọng gì xảy ra các phép lạ để chấn vị tham phán tối cao bỗng trở nên anh hùng của chế độ trong ba năm sắp tới.

Giám sát viên cũng là một cơ cấu niết định, mà bốn năm qua làm cho dân thất vọng, và bốn năm tới sợ rằng phép lạ cũng không xảy ra. Ba cái hội đồng và quyền Sắc Tộc, Kinh Tế Xã Hội, Văn Hóa Giáo Dục, trong bốn năm tới được PTT Trần văn Hương chủ tọa, thì hy vọng sẽ ảnh hưởng được lên Hành Pháp phần nào vì vị thế của cụ Hương đối với ông Thiệu.

### Biển số Quốc Tế

Trước khi xét tới biển số chiến tranh trong cuộc cờ VN, ta biết rằng các yếu tố quốc tế sẽ ảnh hưởng quyết định tới vấn đề chiến hay hòa.

Năm 1972 là năm ông Nixon sẽ ứng cử và lô thắng cử.

Ngoài các đòn ngoạn mục về kinh tế tài chính, trong vòng 6 tháng nữa ông Nixon sẽ phải tung các đòn ngoạn mục khác để tranh cử.

Một trong các đòn mới, là việc sang thăm Mao trạch Đông, trước khi Mao chết.

Hình ảnh trùm tu bản Mỹ và trùm Cộng Sản Tau bắt tay nhau sẽ đẹp tan hết các phong trào «chiến tranh nhân dân» khắp thế giới, và mục tiêu duy nhất của Mỹ ở VN cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Khi Mỹ đã đặt chân trở lại được lục địa Trung Hoa, sau 20 năm bỏ mặc cho Mao tự lo lấy, thì cây cầu là chiến tranh VN không còn cần thiết nữa.

Khi Mỹ đã chứng tỏ được cho cả nhân loại biết rằng «chiến tranh nhân dân không thể thắng được vỡ khi tối tàn của tư bản» thi cuộc thi nghiệm ở Việt Nam cũng không cần thiết nữa.

Vì vậy sang năm 1972, chiến cuộc cũng như tình hình chính trị ở VN sẽ chỉ là vấn đề thứ yếu trong cuộc tranh cử của Nixon. Sẽ có một số người Mỹ đã cảm hỏi rằng: 50 ngàn thanh niên Mỹ đã chết, 100 ngàn thanh niên bị thương và 100 ngàn ghiền ma túy, tất cả những thứ đó để làm gì? Nhưng đại đa số dân chúng Mỹ không đã cảm đến như vậy.

Đối với Nga thì vòng đai bao quanh Trung Cầu phải chặt chẽ. Ấn Độ, Đài Loan và Nhật (với cái dù nguyên tử Mỹ che phủ) là các nút chốt, nút phụ là Bắc Việt. Hiển nhiên, một Bắc Việt chiến sẽ là cửa ngõ để Trung Cộng tuồn viện và ảnh hưởng ra ngoài.

Vậy đối với các đại cường, chiến tranh Nam đang trở thành chuyện quá khứ.

Chỉ còn người Việt Nam với nhau, muốn quyết dứt khoát hay kéo dài vô tận?

### Cuộc chiến và tương lai chúng ta

Ông Thiệu với bốn con số không của ông, nhiên không thể đóng vai trò hòa hoãn trong chiến này. Ông Thiệu đã hứa sẽ ra đi khi chiến tranh chấm dứt, rất hợp lý.

Nhưng có cơ hội nào để chiến tranh chấm dứt, tên lửi dần theo mô thức Nguồn vào Thị

Hòa giải dân tộc theo mô thức Dương văn Minh

Câu trả lời không phải chỉ ở phía chúng ta, nằm cả ở phía Hà Nội, Mật trận giải phóng, và Tàu, Nga, với Mỹ.

Một câu hỏi Tuần báo Đời đã đặt ra cho chánh khách, nhân sĩ được phỏng vấn là: « N chiến tranh chấm dứt, liệu Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Hòa có thay đổi không? » Trong phần dưới đây, vị sẽ đọc ý kiến của các nhân sĩ. « Thượng khách của bốn báo trong tuần này.

Nhưng dù chiến tranh còn, hay mất, thì chiến đấu với Cộng Sản cũng vẫn còn. Những người hy vọng Cộng Sản Việt Nam sẽ biến thế có quyết chí hy vọng, nhưng thực tế không cho phép đặt bộ chiến lược trên một niềm hy vọng.

Vậy thì những người được gọi là quốc gia, là không Cộng Sản đang sống ở đây bị dồn vào vị thế chung với nhau, dù muốn dù không. Nhưng người đó làm gì? Khi trả lời chung 8 câu hỏi Đời nêu ra, cựu thủ tướng Phan huy Quát viết câu trả lời xong, dừng trước hoàn cảnh còn như bất trắc của quốc gia, tôi thiết nghĩ toàn dân như những người lãnh đạo cần dốc lòng vào tương lai thi hơn! Cần một sức mạnh tinh thần đoàn kết và nhân nhượng để cài tóp bộ máy nước về mọi lãnh vực.

Làm thế nào để «dốc lòng vào tương lai», «đoàn kết và nhân nhượng»?

Câu hỏi đó có lẽ người nắm quyền sinh sôi trong tay dễ trả lời hơn cả. Vì vậy B.S Phan huy Quát cũng cho rằng «người phát cờ tắt nhiều nhất là Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu».

Ông Thiệu đã cầm cờ trong tay, dù cách cũng khô lòug bảo ông buông là cờ ra. Liệu ông phát cờ thế nào? Nếu Đệ Nhị Cộng Hòa này, thật quyền sinh sôi cũng ở trong tay ông!

### VƯƠNG HỮU BỘT

## BS HOÀNG VĂN ĐỨC

### (Phong trào Đồng Nam Á)

BS HOÀNG VĂN ĐỨC sinh tại Hà Nội năm 1925. Tốt nghiệp Đại Học Y Khoa Hà Nội. Đã làm chủ huynh trưởng ngành Quản Y ĐQVNCH. Hiện ông thuộc nhóm chủ trương Liên Bang Đồng Nam Á cùng LS Ngô văn Hai và GS Trần minh Tiết (Paris). Ông là Khoa trưởng HH Y Khoa Minh Đức. Ngoài y học ông còn là I nhà văn, biên khảo và phiên dịch nhiều tác phẩm giá trị.

### Bầu cử 3-10 thiếu căn bản pháp lý

Căn bản pháp lý này không có. Ngày 1-4-67 là ngày Hiến pháp của nền đệ nhì Cộng Hòa được ban hành, thì Tổng Thống và Phó Tổng Thống cùng hai viên Quốc Hội (thượng và hạ) được dân chúng bầu lên trong 2 ngày 1-9-67 và 1-10-67, trên phương diện tinh thần và pháp lý đều bị ràng buộc trước quốc dân phải tuân theo đầy đủ các sắc luật và tuyên cáo đã được ban hành trước hai ngày 1-9 và 1-10-67:

Các sắc luật và tuyên cáo ấy là:

– Sắc luật số 14/66 ngày 14-4-1966 thành lập Quốc Hội Lập Hiến.

– Sắc luật số 21/66 ngày 19-6-66 án định tổ chức Quốc Hội Lập Hiến.

– Sắc luật số 22/66 ngày 19-6-66 quy định thể thức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến.

– Tuyên cáo ngày 1-4-1967 của Chủ tịch Ủy Ban Lãnh đạo Quốc Gia ban hành Hiến Pháp VNCH do Quốc hội Lập hiến biểu quyết toàn bộ bản văn ngày 18-3-1967.

– Ngày 27-3-1967, Đại Hội Đồng Quốc Lực Quốc Gia, trong một buổi họp khoáng đại, đã định ngày bầu cử TT và PTT và Thượng Viện Quốc Hội vào ngày 1-9-67 và Hạ Viện vào ngày 1-10-67,

Quốc dân đã bầu TT và PTT nhiệm kỳ 1 của nền đệ nhì Cộng Hòa, các nghị sĩ và dân biểu trên căn bản của tất cả các sắc luật và tuyên cáo trên.

Sau khi ĐÃ CHẤP NHẬN tất cả các sắc luật và tuyên cáo đó, Quốc dân mới bầu Họ lén để cho họ TÔN TRỌNG chúng ta làm việc THAY MẶT quốc dân, BỐN PHẬN của Quốc hội là BẢO TRÌ và bốn phận của Tổng Thống và Phó Tổng Thống là BẢO VỆ (garder et défendre) tất cả các sắc luật, tuyên cáo và hiến pháp, và họ co bảo trì hay bảo vệ thi công là nhân danh, thay mặt, quốc dân mà bảo trì hay bảo vệ Họ (Tổng Thống, Phó Tổng Thống và Quốc Hội) KHÔNG CÓ QUYỀN thay đổi. Nếu muốn thay đổi họ phải được sự chấp thuận, đồng ý, của quốc dân THƯỞC. Nếu chỉ tự ý họ, không tham khảo quốc dân, nghĩa là không tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, mà họ thay đổi luật bầu cử, thi công những

Tổng Thống, Phó Tổng Thống mà cả hai viện Quốc hội ĐỀU đã vi hiến, vi hiến vì họ đã làm những việc này quốc dân đã không giao phó cho họ làm.

Trên đây là trường hợp vi hiến lần thứ nhất, nghĩa là trường hợp khiến cho cuộc bầu cử 3-10 vừa qua không có căn bản pháp lý lần thứ nhất. Còn một

trường hợp không có căn bản pháp lý thứ hai nữa, chúng tôi sẽ xin nêu ra trong câu trả lời câu hỏi 4, (đoạn Hiến Pháp nhiều sơ hở).

### Nền dân chủ thất bại thảm

Có ba phương diện: chống Cộng, thằng Cộng và dân chủ hóa sinh hoạt chính trị miền Nam.

a) Về phương diện chống Cộng, và chống Cộng TIỀU CỰC, tôi thiết nghĩ, miền Nam tiếp tục chống Cộng được thêm một thời gian nữa, dù là chống theo một bộ sách và như trên đã nói, một cách hết sức tiêu cực về phương diện chính trị.

b) Những miền Nam đã bỏ lỡ một cơ hội hi hữu một lần nữa để thắng Cộng về phương diện chính trị.

c) Về phương diện dân chủ hóa sinh hoạt chính trị thì rõ ràng đây là một thất bại thảm của miền Nam. Thực đáng tiếc vì chúng ta có thể làm hơn thế được mà chúng ta không làm. Trách nhiệm của Tổng Thống Thiệu, Phó Tổng Thống Kỳ, của Quốc Hội, và Tối Cao Pháp Viện — nhất là Tối Cao Pháp Viện! — trước quoc dân và lịch sử hết sức nặng nề.

### Khả năng tồn tại của nền Đệ II CH

#### Việc đã TUY

a) Tùy theo các phong trào quần chúng một phần, nhưng là SAU cuộc tuyển cử vừa rồi. Tùy theo phần chất và đường hướng của các phong trào, có thể nền đệ II Cộng hòa bắt buộc phải thay đổi.

b) Tùy theo bối cảnh chính trị quốc tế của vấn đề VN. Về việc này tôi đã tham luận nhiều ngày trên tuần báo ĐỜI.

Trưởng nên nhắc nhở lại là chính Tổng Thống Thiệu cũng đã tuyên bố trong chương trình tranh cử T. T nhiệm kỳ II là ông sẽ từ chức ngay khi nào hòa bình được vẫn hồi, bất kỳ lúc nào trong nhiệm kỳ mới của ông, (— chúng ta có thể hiểu được là ngày khi nào chiến tranh chấm dứt) và ông sẽ không ra tái ứng cử thêm một nhiệm kỳ 3 nữa.

### Hiến pháp nhiều sơ hở

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã chứng minh được đầy đủ là cuộc bầu cử 3-10 vừa qua thiếu căn bản pháp lý và như vậy là vi hiến. Nhưng đây mới chỉ là một trường hợp vi hiến lần thứ nhất, trong những điều kiện mà những người để ra hiến pháp thật tình trung lương đối với quốc dân, và trong trường hợp mà hiến pháp KHÔNG GỒM có những điều 103, 104 và 105 lệch lạc mà tôi xin phân tích dưới đây để đánh giá ba cơ chế Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp trong nền Đệ nhì Cộng Hòa.

Điều 103 của Hiến Pháp: Tổng Thống, quá bán tổng số Dân biểu hoặc quá bán tổng số nghị sĩ có quyền đề nghị tu chỉnh hiến pháp. Đề nghị phải dẫn lý do và được đề nghị tại văn phòng Thượng Viện.

Điều 104: một ủy ban lưỡng viện sẽ được thành lập để nghiên cứu và đề nghị tu chỉnh v.v.

Điều 105: quyết nghị tu chỉnh phải được 2/3 tổng số dân biểu và thượng nghị sĩ chấp thuận.

Nếu không theo một trong những thủ tục trên hoặc không hội đủ những điều kiện nói trên thì

cũng là những hoặc 1 trường hợp «vi hiến thứ hai».

SONG có thêm những điều 103,104,10 trêne theo tinh thần hiến pháp, nếu Tông Thống hoặc quá bán quốc hội được phép để nghị tu chỉnh hiến pháp mà không vi phạm hiến pháp trên phương diện pháp lý (juridiquement) nghĩa là không vi phạm hiến pháp trên phương diện VẬT CHẤT (matériellement), mặc nhiên cửa ngõ đã hé mở sẵn sàng chờ đợi mọi sự hả lạm đối với quốc dân về phương diện TINH THẦN (moralement). Bởi vì các điều 103, 104, 105 đó cho phép Tông Thống, quốc hội (quá bán) tựa gạt quốc dân vì quốc dân ta, trên đường tập sự dân chủ sơ khai, không có đủ sự tinh tế trong nhận xét cũng như không có đủ kiến thức trí tuệ và pháp lý để tiên liệu được những trường hợp mà chính quốc dân không chờ đợi hay mong muốn.

### Không trung với dân

Cho nên tôi thiết nghĩ rằng hiến pháp hiện hành của Nam Việt Nam không được trung luong đối với quốc dân, ở chỗ tự nó đã sẵn sàng để cho chính quyền và quốc hội hả lạm quyền hành mà quốc dân giao phó trong tay họ. Cái lối đó phải nói rằng những nhà soạn thảo hiến pháp, hoặc đã không đủ khả năng, hoặc đã soạn thảo một cách tắc trách không để hết lòng và hết trí khôn của mình vào trong công việc soạn thảo đó, hoặc nữa, đã cố tình bất lương như vậy, để dể uốn nắn hiến pháp sau này cách sao cho có lợi cho hành pháp cũng như cho lập pháp TRÊN LUNG QUỐC DÂN CẨM TIN VÀ KHÔ ĐẠI. Về phương diện (khô đà) này thì thực ra cũng chẳng có một quốc gia nào trên thế giới trong đó dân chúng ở hạ tầng (le bas-peuple) mà lại biết cách dể chấp thuận hay khước từ toàn diện một bản hiến pháp bao giờ, vì thế cho nên quốc dân mình cũng không nên lấy đó làm buồn.

### Phải sửa hiến pháp

Có buồn họa chẳng là buồn ở chỗ những người có khả năng hơn dân chúng trong việc ấy đã thiếu tinh thần xây dựng và phục vụ vô tư hay thiếu sự học hỏi và suy tư chín chắn, và tinh hay hữu ý, duy trì tình trạng nhũng nhương tao loạn trong một xã hội đã bị bỗng hoại và tao loạn vì đủ thứ ảnh hưởng tồi tàn đến từ khắp mọi nơi, trong nước, ngoài nước, quốc gia, quốc tế, từ bản và cộng sản. Tôi thiền nghĩ rằng bản hiến pháp ngày 1-4-1967 của Nam Việt Nam CẦN phải được sửa đổi để tránh những sự lạm dụng quyền hành của hành pháp và lập pháp, cũng như để tránh những luận điệu giải thích xuyên tạc v.v. Lê tất nhiên là sẽ PHẢI CÓ một cuộc TRUNG CẤU DÂN Ý để XIN sự biểu đồng tình và chấp thuận của dân chúng một khi hiến pháp đã được sửa đổi lại. Và từ nay đến đó các nhà luật pháp, các nhà làm chính trị phải tự đặt cho mình TRÁCH NHIỆM giáo dục dân chúng trong chiều hướng đó: nền dân chủ bao giờ cũng được học hỏi một cách thật công phu và vất vả, vì dân chủ không thể một sớm một chiều mà có được!

Hiến pháp 1-4-1967 còn có RẤT NHIỀU khoản cần phải được sửa đổi cũng như thiếu nhiều điều mục khác. Xem cho kỹ thấy dân biển và nghị sĩ có QUÁ NHIỀU quyền lợi và quyền hành để có thể can thiệp vào đây mà gọi là phục vụ quốc gia, phục vụ dân tộc được.

### Việt Nam trong những ngày sắp tới

Tôi không nghĩ đến triển vọng của nền đệ II Cộng hòa. Tôi nghĩ đến triển vọng của một nước VN thanh bình, thống nhất và KHÔNG CỘNG SẢN tinh thần quốc tế đã rất thuận lợi để cho miền Nam VN CHỦ ĐỘNG trong việc đưa ra một giải pháp hòa bình trên cǎn bản DÂN TỘC và trên cǎn bản ĐÔNG NAM Á CHÂU. Sốm muộn gì nền đệ II Cộng Hòa Nam VN cũng phải thích ứng với tình thế mới.

### Tập hợp chính trị đại qui mô

Nhất thiết các thế lực chính trị trong nước phải biết thống nhất quan điểm đổi nội và đổi ngoại, trên cǎn bản một HẬU THUẨN QUỐC TẾ MỚI cho VN: hậu thuẫn quốc tế mới đó phải tìm ở ĐÔNG NAM Á CHÂU và ở Á CHÂU. Muốn đổi phò với các áp lực của các cường quốc các dân tộc như: tiều như dân tộc chúng ta và dân tộc Đông Nam Á, Tây Nam Á, Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ Châu phải tự mình tìm cách tạo cho mình một tư thế chống áp lực hay chống đòn hộ, và tư thế đó chỉ có thành hình trong việc tập hợp nhau lại thành những thực thể chính trị quốc tế LỚN. Cảnh những tranh chấp giữa Nga — Mỹ và Tầu hiện tại đang thuận tiện cho việc mưu cầu một cuộc TẬP HỢP CHÍNH TRỊ qui mô như thế.

Riêng cho VN Phong trào Đông Nam Á chúng tôi vẫn hằng cố vỗ cho sự thành lập một LIÊN BANG CÁC QUỐC GIA ĐNÁ để giải quyết vấn đề nhược tiểu, vấn đề kém mỏ mang và lệ thuộc của chúng ta.

### Khi chiến tranh chấm dứt

Hiến pháp đệ II Cộng Hòa sẽ phải thay đổi, và thay đổi nhiều. Tôi đề nghị với tuần Báo Đời mở một cuộc thảo luận giữa các nhà luật pháp và các nhà làm chính trị trong và ngoài chính quyền để đưa ra một đề nghị sửa đổi hiến pháp nhằm mục đích đặt một cǎn bản pháp lý mới để bảo vệ nền nhà chủ phòi thai của chúng ta.

### Giữa hai nền cộng hòa I và II

Mỗi đảng một vẻ:

Đệ I Cộng hòa: a/ Ưu điểm: giữ được thể thống quốc g.a, duy trì được cương thường xã hội.

b/ Nhược điểm: có chính sách chống cộng nhưng thiếu chính sách chống Hoa Kỳ, thiếu dân chủ...

Đệ II Cộng hòa: a/ Ưu điểm: dân chủ hơn...

c/ Nhược điểm: loạn và không có chính sách tự cường...

Khuyết điểm lớn chung cho cả hai nền Cộng hòa Nam VN: Không có chính sách phá thế áp bức của các cường quốc (politique — anti — domination) và không có kế hoạch thống nhất VN ngoài vòng ảnh hưởng của Cộng sản.

## Nhà văn NGUYỄN MẠNH CÔN

Nhà văn NGUYỄN MẠNH CÔN, 52 tuổi, người sinh Hải Dương. Năm 1946 ông được đỗ cử làm đại diện các đoàn thể Cách mạng Hải ngoại trong Quốc Hội Lập Hiến. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ 1946 đến 1951, sau đó phục vụ trong quân đội VNCH từ 1956 đến 1959. Ông là sáng lập viên và chủ bút nguyệt san Chỉ Đạo. Hiện nhà văn Nguyễn Mạnh Côn chủ trương nguyệt san Chính Văn.

### 3 tháng 10 : 2 xác nhận

Cuộc bầu cử 3-10, đối với tôi, có tác dụng như một xác nhận, đồng thời như một nghi vấn to lớn. Xác nhận là xác nhận 2 điều: Mỹ không rời bỏ Tông Thống Thiệu, vì trên phương diện chủ quan của họ, họ phải thấy ông Thiệu như một chính khách lý tưởng ở Việt Nam, cương quyết, gan góc, kín đáo, thận trọng, có tinh thần phục vụ công ích, nhưng có tinh thần tự kỷ nặng hơn tinh thần phục vụ công ích (có nghĩa là khi quyền lợi cá nhân đối lập với quyền lợi quốc gia thì ông Thiệu chọn quyền lợi cá nhân); có cảng đầu trong cuộc chính biến 63 và có uy thế tạm đủ trong quân đội, có quá trình hoạt động chính đáng v.v... — vì họ biết ông Thiệu không có những quyết định xuất sắc, ngoạn mục, đến độ có thể vì thế mà sinh tự kiêu đến độ vì một màu thuần não đó mà sinh ra chống Mỹ, mặc dù một cử chỉ ngoan mục và đúng lúc thường có lợi lớn về đấu tranh chính trị. Người Mỹ lo công việc trên gần khắp thế giới, nên họ ngại những bước nhảy bất thường. Điều họ mong muốn là có một đồng minh đều đặn, mà họ tin tưởng được mọi phản ứng tâm lý, và ông Thiệu chính là người đó (vì những công việc lớn lao, khai đĩ gây ra những khó khăn lớn lao, đều sẽ do họ liệu).

Xác nhận thứ 2 là về Phó TT Kỳ. Thành công chỉ nhờ mình, ông không quen làm việc theo kiểu thảo luận bình đẳng với nhân viên (và cả bạn hữu) nên khi gặp khó khăn vượt ra ngoài lãnh vực tài năng của ông, thì ông Kỳ trở nên cờ đơn và có những quyết định yếu kém bất ngờ. Về phương diện tâm lý, ông Kỳ có linh cảm vô cùng mẫn tiệp về mọi sự kiện xảy ra trong phạm vi suy tư không nghiên cứu, có nghĩa là ông Kỳ chỉ hoàn toàn trông cậy vào tri thông minh của ông để quyết định mọi việc. Nói cách khác, ông là mẫn mực của tuổi trẻ lớn lên giữa cuộc kháng chiến, có ít thì giờ nghiên ngẫm một vấn đề thật sâu rộng, vì chịu ảnh hưởng của nhiều chế độ tuyên truyền khác biệt (nhưng cũng nhằm mục đích kích thích tuổi trẻ vào đấu tranh phục vụ dân tộc), ông có thành kiến với chính trị — chính trị là thói nát mặt — và chính đảng.Thêm vào đó một tinh tinh lăng mạn kiêu Tự Lực Văn Đoàn, chúng ta có 1 ông Kỳ đầy đủ... Bởi nghĩ thế, tôi vẫn chủ trương ông Kỳ sẽ xuống đốc dân, mà không gượng lại được khi cuộc đấu tranh chính trị bắt đầu.

### 3-10 một ngạc nhiên

Còn sự ngạc nhiên của tôi là ngạc nhiên vì người Mỹ, năm quá nhiều phương tiện mà để cho cuộc bầu cử 3-10 phải diễn ra một cách bẽ bối. Tôi tin chắc người Mỹ rất cần có một chính quyền có uy tín lớn lao trước dư luận quốc tế — một quốc hội và một Tổng Thống được bầu với tỉ lệ cao — để lấy đó làm cơ sở tranh giành quyền lợi với Cộng Sản, nên tôi hiểu sự yêu cầu gian lận của tổ chức tuyển cử. Nhưng tôi không hiểu rằng tại sao họ không cố gắng vận động kỳ được một cuộc bầu cử với ít nhất là 2 lần danh, vì như thế, ông Thiệu vẫn có thể thắng với tỷ lệ cao, quốc tế vẫn bị huyền hoặc, mà dân chúng quốc nội đỡ bức xúc, chán nản — như đối với cuộc đợt diễn đã xảy ra.

### Những khó khăn sắp đến

Thắng lớn đối với cộng sản, người Mỹ sẽ giành cho VNCH được những điều kiện thuận lợi nhất để tồn tại và phát triển. Nhưng sự kiện này sẽ chỉ làm thỏa mãn những phần tử chống CS một cách cục đoan, vì có nhiều người Việt, sau khi thấy CS đã hoàn toàn thất bại về quân sự, lại mong muốn rằng CS, sau khi bỏ khí giới, sẽ được hoạt động công khai trên lãnh thổ VNCH — và do đó, sẽ có tác dụng của một cái thắng «đối lập» bên cạnh một chính quyền sẽ ngã dần về độc đoán, độc tài.

Những thắng lợi sẽ có, về chính trị, đối với Cộng Sản, vì thế sẽ khó có thể lấy lại cảm tình và sự tin cậy mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã mất ở dân chúng. Sự yên ổn ở thôn quê lại sẽ làm cho trung tâm tạo loạn chuyển dần về các thị trấn lớn và đô thành Saigon. Chính phủ sẽ rất cần đến các lực lượng an ninh. Nhưng đến bây giờ một tai họa lớn sẽ xảy tới, mà nguyên nhân là một số lớn cán bộ cao cấp, trung cấp, đã đánh mất sự phục tùng đối với trung ương — vì chính họ đã vi trung ương mà gian lận trong 2 cuộc bầu cử liên tiếp, mà rồi họ thấy chính T.T tuyên bố hận hoan vì sự thành công vĩ đại, thi họ nhiên họ ý thức được tính chất giả trá ghê gớm của những nhân vật thượng cấp mà họ vẫn kính phục từ trước đến nay. Các lực lượng an ninh sẽ mất dần tinh thần xung phong, tích cực.

Trong khi đó tất nhiên là kinh tế, tài chính mỗi ngày một khó khăn. Quân đội Mỹ chấm dứt công tác công trường, binh sĩ Mỹ về nước thôi không đổi đà la, chính phủ Mỹ bắt buộc phải giảm viện trợ: dân lao động sẽ khó kiếm tiền, và quân đội VNCH được giải ngũ một phần lớn, khiến cho rất nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan, không biết làm gì để kiếm sống, sẽ lấy súng, đào ngũ đi làm loạn (chứ không phải chỉ ăn cướp mà thôi). Tinh thần khó khăn sẽ lên đến mức cao nhất vào khoảng 1973—74. Nếu ông Thiệu, trong 2 năm 71—72 không thực hiện được một cuộc cách mạng thay đổi hẳn tinh thế, thi khó lòng có thể ngồi vững đến cuối năm 74.

Tuy nhiên, quốc hội sẽ ở ngoài vòng ảnh hưởng của nguy cơ nói trên, nếu không phải sẽ lợi dụng tinh thế ấy mà có uy thế hơn đối với quốc dân.

**Người công sản, ngoài biện pháp xúi dân làm loạn, sẽ không gây được ảnh hưởng nào đáng kể.**

### Tối Cao Pháp Viện bị oan

Quốc hội sẽ mỗi ngày 1 khai hơn, mặc dù trong thời kỳ vài năm đầu có thể bị lũng đoạn trong dối mạo và tất nhiên sẽ hợp thức hóa cuộc bầu cử 3-10. Nhưng các dân biểu và nghị sĩ sẽ dần dần bỏ rời Hành Pháp để đứng về phía dân chúng.

Về tư pháp, ở đây là Tối Cao Pháp Viện, tôi không hiểu vì sự lầm lẫn nào, hoặc do một sự mua chuộc hay một chủ đích nào, báo chí đã tấn công TCPV một cách rất kịch liệt mà rất oan uổng. Bởi vì, trừ vụ xử kiện cho ông NV Dương Văn Long tháng TT Thiệu — và đương nhiên hợp thức hóa số chử ký giới thiệu ông Kỳ — mà tôi không nắm vững mọi chi tiết, tôi cho rằng TCPV không thể làm gì khác hơn là xử cho «điều 10 khoản 7, luật 9.71» hợp hiến; đồng thời cũng không thể làm gì khác hơn là bác đơn ứng cử của ông Kỳ.

Sự kiện thật rõ ràng là quốc hội (Hội nghị viện) phải chịu trách nhiệm về điều 10 khoản 7. Thế mà báo chí cứ TCPV mà si vã, làm cho dân chúng cũng si vã theo — không biết có phải vì Hoa Kỳ cần giữ nguyên vẹn uy tín cho quốc hội mà báo chí phải đánh đòn trêch sang một bên không !

Lại thêm đến 26-10 này TCPV sẽ phải tuyên bố phán xét về cuộc bầu cử 3-10. Trong giới trí thức có nhiều người chờ đợi TCPV làm một cử chỉ oanh liệt là tuyên bố cuộc bầu cử áy bất hợp hiến. Tôi nghĩ họ sẽ thất vọng, vì TCPV có muốn cũng không làm gì khác được: hiến pháp không có điều minh thị bắt buộc bầu cử phải có 2 liên danh trả tên (Và lại các nhà làm luật hay nhìn ra thế giới để tìm xem những trường hợp tương tự: mới đây Tổng Thống Tsiranana, đảo Madagascar cũ của Pháp) mới được quốc hội bêu quyết cho làm ứng cử viên độc nhất trong cuộc bầu cử Tổng Thống sắp tới)

### Mỹ thủ đoạn qua

Từ ngày họp ở Paris, người Mỹ đã thành công trong việc giả thua, trong khi Cộng sản thua lại làm ra vẻ ta đây kiên quyết, thành thủ dư luận thế giới đã ngả hẳn về Mỹ: một bên không chịu đầu hàng và nhất định tranh đấu cho được hòa bình trong danh dự, một bên là lòn rồng sẽ đánh tới cùng, thì phải là người Việt Nam mới biết bên nào muốn kéo dài chiến tranh, bên nào muốn hòa bình gấp. Hơn nữa, cứ nhớ lại rằng vào giữa lúc Bắc Việt bị lụt lớn toàn miền châu thổ sông Hồng và sông Thái Bình, thì Mỹ bắt chính tình đem 200 phi cơ ném bom xuống miền Bắc Trung Việt, mà cả thế giới không nói gì, thi dù biết thủ đoạn ngoại giao của Mỹ tài giỏi đến độ nào.

Kết luận: từ 1963, Mỹ đã nắm vững các vấn đề ở VNCH. Quốc tế — kể cả Pháp — không có lý do gì để can thiệp hết.

### Tiến tới khối ĐNA

Các thế lực chính trị đã có không thể nào thỏa hiệp với nhau được, một là vì nội bộ quá phức tạp,

hai là vì chính phủ có thể mua chuộc dễ dàng từng người, từng nhóm, từng đảng một. Muốn áp dụng áp lực của chính phủ và của các cường quốc, chúng ta phải chờ đợi:

— THỦ NHẤT, đến lúc tình hình thật trầm trọng, các thế lực hiện có sẽ thoát xác, và một số nhân vật mới sẽ xuất hiện, đầy mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện;

— THỦ HAI, sau đó, sẽ có những nhân vật xuất sắc ở Việt Nam, Kampuchia, Mã Lai, Thái Lan v.v., đứng ra vận động thành lập một Liên Bang ĐNA. Với khoảng 200 triệu dân, và tài nguyên (nhất là dầu hỏa) đầy đủ, Liên Bang ĐNA sẽ đủ sức đối phó với mọi áp lực của Hoa Kỳ, Nga, Trung Hoa...

### Mỹ có áp lực sửa Hiến Pháp không?

Chiến tranh thực tế đã chấm dứt rồi. Khi một thỏa hiệp được ký kết với phe Cộng Sản, hiến pháp có thể vẫn tồn tại và chỉ cần tu chỉnh một vài điều.

Trên phương diện cụ thể, hiến pháp nào cũng tựa tựa như nhau. Riêng hiến pháp VNCH có điều cấm chỉ mọi hoạt động CS. Vào trường hợp Trung Cộng yêu cầu mạnh mẽ, và Hoa Kỳ có lý do để thỏa mãn Bắc Kinh — ví dụ người Mỹ được xuất cảng sang Tàu 5 000 phi cơ, 50.000 xe hơi, 500.000 tủ lạnh và tivi — tài rất có thể Hoa Thịnh Đốn sẽ vận động để quốc hội VNCH tu chính hiến pháp.

Mặc dù Tổng Thống Thiệu có chủ trương + không, chính ông đã nói nếu Mỹ cắt viện trợ ông sẽ ra đi ngay, nên nếu Mỹ dọa cướp viện trợ, ông sẽ chấp thuận sự yêu cầu của họ. Đây không phải là lần thứ nhất mà Tổng Thống Thiệu thay đổi lập trường cho hợp tình thế.

### Giữa TT Thiệu và cố TT Diệm

Tổng Thống Thiệu không được sự kính trọng của giới trí thức đối với TT Diệm. Nhưng có lẽ ông Thiệu được lòng dân quê hơn.

Ông Thiệu mềm dẻo hơn ông Diệm, thức thời hơn ông Diệm. Sẽ không bao giờ ông Thiệu bị Mỹ vận động quốc dân đánh do bằng vũ lực, vì ông đã ra đi từ trước rồi.

Tuy nhiên, nghĩ cho cùng thì ông Thiệu có thể làm theo Phác Chính Hy lâm. Với sự thay đổi và ưu đãi ngài Cảnh sát (so với quân đội) chính quyền sẽ cố gắng giữ yên nông thôn, nhưng sẽ xiết chặt mọi hoạt động chính trị ở đô thành và các thị trấn lớn — có nghĩa là sẽ có chính sách độc tài đối với tầng lớp trí thức. Tính thế khó khăn là nó sẽ được người Mỹ cố gắng đến đó. Kinh nghiệm cộng sản: dân nghèo cần no đủ mà không cần tự do, còn giới trí thức bát mản sẽ bị cắt hết mọi phương tiện liên lạc với đại chúng — báo chí bị đóng cửa, sách vở bị kiểm duyệt thật chặt chẽ.

Giới trí thức chỉ còn một biện pháp chống đối trong một lãnh vực riêng biệt. Nhưng, rất tiếc, tôi không nói ra ở đây được.

### Nghị sĩ ĐOÀN VĂN CƯU

**Nghị sĩ ĐOÀN VĂN CƯU, 51 tuổi đã từng hành nghề Thủ Y Sĩ, Được Sĩ và đảm nhiệm những chức vụ Giám đốc Nha Chiến Tranh Tâm Lý Bộ Quốc Phòng, Giám đốc Nha Vô Tuyến Truyền Thanh và hội viên Hội Đồng Dân Quản (1966-67). Ông thuộc nhiệm kỳ Nghị sĩ 1967-73.**

### Phải chấp nhận những thẩm quyền thiêng định

Về căn bản pháp lý của cuộc bầu cử 3-10. Dư luận qua báo chí và trong chính giới đã đề cập đến rất nhiều và trình bày những ý kiến và lập luận trái ngược. Riêng tôi nghĩ rằng khi đã chấp nhận một chế độ thì ta phải chấp nhận quan điểm liên hệ của những cơ chế hiến định có thẩm quyền. Nếu không thì lấy gì làm quy mô xã tắc. Hãy để cho Tối Cao Pháp Viện phán quyết về vấn đề này.

### Tổng Thống Thiệu được cung cống

Cuộc bầu cử 3-10 để củng cố vị trí chính trị của TT Nguyễn Văn Thiệu. Với vị trí đã được cung cống đó, TT sẽ có đủ điều kiện để thi hành những biện pháp đổi mới bởi một giải pháp toàn bộ cho vấn đề Việt Nam. Đệ II Cộng Hòa sẽ như thế nào là tùy thuộc ở sự kiện TT Nguyễn Văn Thiệu có thi hành hữu hiệu hay không những biện pháp nói trên.

### Sáu nỗi khổ khan

Trước hết tôi nghĩ rằng phong trào chống đối cuộc bầu cử TT và PTT 3-10 không được quảng đại quần chúng hưởng ứng và ủng hộ. Nhân vụ này tôi rất lấy làm khó hiểu về thái độ và hành động của những người thuần thành quốc gia mà lại đặt quyền lợi và cảm tình riêng tư lên trên đại cuộc thảm chí cờ túy và mưu toan những điều có lợi cho đối phương có khi như nhiệt thành muốn thực hiện hộ những điều mà họ đòi hỏi hoặc mong muốn. Tôi mong được sớm soi sáng về điểm thác mắc khó tam này.

Tuy Đệ II cộng hòa chưa bị quảng đại quần chúng «chè» nhưng phải đương đầu với những khó khăn có thể nói là vĩ đại:

**KHÓ KHĂN THỨ NHẤT: Kế tiếp 1 chế độ quyền uy đã bị quần chúng căm ghét, trong khi quyền uy lại cần thiết cho giai đoạn xây dựng một chế độ.**

**KHÓ KHĂN THỨ NHÌ: Chế độ trẻ náo đang vào thời kỳ xây dựng mà chẳng phải những khùng hoang và bệnh hoạn của giai đoạn trưởng thành (crises de croissance) nhưng dù luận binh như không muốn đến điều đó và cứ muốn xây dựng dân chủ trong một ngày một thang...**

**KHÓ KHĂN THỨ BA: Chiến cuộc (dù là chiến tranh tự vệ) nào mà chủ mang theo như hình với bóng một lô tê trạng (như thảm nhũng, chợ đen, v.v...)**

Tất nhiên giới hữu trách phải có biện pháp ngăn chặn trừng trị, tối thiểu hóa những bộ hàn họan này, nhưng công việc không phải dễ dàng mà dư luận thi quá khắt khe không bao giờ tự đặt mình vào vị trí của giới hữu quyền xem mình có thể làm đến đâu.

**KHÓ KHĂN THỨ TƯ: chỉ có một chế độ dân chủ pháp trị lành mạnh khi có một sinh hoạt đảng phái lành mạnh, nhưng hiện thời các khối áp lực vẫn đè nặng lên chính trường. Cần đảng phái thi lại quá nhiều (cái hại là ở chỗ quá nhiều) nhưng rời rạc chưa có thực lực, và hình như chưa tìm ra được công thức tập hợp và sinh hoạt cho phù hợp với bối cảnh. Cũng như ở nhiều nước trong thế giới đệ tam, lịch trình tiến hóa đã đầy quyền hành chính trị vào tay quân đội, trong khi quân đội một mặt phải phát triển cấp tốc về phần và lượng để đối phó kịp thời với nhu cầu chiến tranh, một mặt phải đảm đương quyền hành chính trị trong khi chưa được chuẩn bị đúng mức về khía cạnh này vì lề hình như không một đảng phái nào đặt nặng vấn đề bình vận, vì lề khắc hình như những nhà quân sự luôn luôn muốn đứng ngoài vòng chính trị (dù không phải là chính trị đảng phái — politique partisane — mà là chính trị tổng quát).**

**KHÓ KHĂN THỨ NĂM: Vì là một cuộc chiến tranh ý thức hệ nên hai bên đều có đồng minh giúp sức. Đồng minh chúng ta đã giúp chúng ta rất nhiều ngay cả trên lãnh vực ý kiến, kế hoạch... Tuy nhiên ngay ở trong đời sống thường nhật, những liều lạc thân hữu nhất không phải là không có vấn đề. Tự trung vấn đề cần nhiều cảm thông nhất có lẽ vẫn là vấn đề có nên nhất thiết những cái gì là đẹp là hay ở phương Tây thì đương nhiên phải đem áp dụng ở phương Đông hay không ?**

**KHÓ KHĂN THỨ SÁU: Phải thích ứng đúng mức đúng thời với những biến chuyển dồn dập mạnh mẽ ở xung quanh. Do những khó khăn nói trên lãnh đạo trong bối cảnh này không khác gì đi đứng thẳng bằng trên giây cưng. Sở sẩy một tí là dễ sa vào một trong hai cái hố cùng nguy hiểm như nhau: hỗn loạn hoặc độc đoán. Cả hai đều đưa tới chỗ phá hoại chế độ.**

Tôi thiền nghĩ rằng muốn cho chế độ tồn tại và phát triển phải có một chính quyền mạnh, mạnh ở chỗ biết xử sự hợp lòng dân, biết tạo uy quyền bằng thuyết phục và đối thoại, biết lãnh mạnh hóa chính trường và phát triển vai trò đảng phái, biết thích ứng đúng mức với những biến chuyển lớn trên thế giới trong những chiều hướng thuận lợi cho quốc gia dân tộc và tự do dân chủ, đặt vấn đề giáo dục và vấn đề phát triển ngang hàng với công cuộc chống xâm lăng.

Mặt khác về phía người dân, mỗi người phải đặt quyền lợi chung lên hết, mỗi người trong tư thế, trên vị trí, với quyền hạn của mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cộng đồng, tinh thần kỷ luật, và sau hết phải đoàn kết và nhất trí — Đó là những điều tôi mong ước và tin là với ý thức và thiện chí chúng ta có thể đạt được.

## Phải trưởng thành về chính trị

Theo tôi, các biến chuyển quốc tế hiện nay làm cho tình hình của Việt Nam sáng tỏ hơn trước. Tuy nhiên đối với chúng ta một nước nhỏ, lúc nào chúng ta cũng chịu hậu quả của những hành động của các nước lớn. Đó là một định luật của lịch sử. Vấn đề đối với các thế lực chính trị trong nước không phải là thỏa hiệp hay là không thỏa hiệp với nhau, nhưng mà là vấn đề phải trưởng thành.

## Hiến pháp vẫn phải tồn tại

Hiến Pháp hiện nay của Đệ II Cộng Hòa là một trong những khí giới đã giúp chúng ta chiến thắng Cộng Sản đến ngày nay. Vì vậy, không có lý do gì mà Hiến Pháp đó không tồn tại khi chiến tranh chấm dứt. Nếu có sự thay đổi một hay nhiều điều khoản trong Hiến Pháp thì những sự thay đổi đó cũng là một sự thay đổi thông thường của bất cứ hiến pháp nào khi dung với thực tế.

## Đệ I và đệ II Cộng Hòa

Quan niệm về Chánh quyền của Đệ I Cộng hòa là quan niệm tập trung và đặc quyền. Quan niệm về Chánh quyền của Đệ II Cộng Hòa là một quan niệm phân quyền và đa nhiệm.

## Nghị sĩ HOÀNG XUÂN TỬU

Nghị sĩ HOÀNG XUÂN TỬU năm nay 43 tuổi là một trong những lãnh tụ đảng Đại Việt Cách Mạng. Ông là một chiến khu Ba Lòng chống chế độ Ngô dinh Diệm năm 1955, bị bắt và bị án 6 năm khổ sai. Được trả tự do ngày 1-11-63, ông đã dắc cử Dân Biểu QH Lập Hiến năm 1966 và tháng 9-1967 đã dắc cử Nghị sĩ Thượng Nghị Viện.

## Chẳng dặng đừng

Cuộc bầu cử 3-10 diễn tiến trong sự thi hành một đạo luật đã được Quốc hội chấp thuận. Điểm bị công kích nặng nề là điều 10 khoản 7 của đạo luật đó đã dẫn tới vai trò độc diễn của liên danh Nguyễn Văn Thiệu Trần văn Hương, trách nhiệm này, dù bị lôi cuốn bởi ảnh hưởng chính trị hoặc tư lợi, hạ nghị viện nhiệm kỳ 1 phải hoàn toàn gánh chịu. Rất tiếc sự rút lui của hai liên danh Dương văn Minh Nguyễn cao Kỳ đã khiến cho cuộc bầu cử mất hết phần hào hứng và sự xứng đáng của nó. Tuy nhiên ở trong tình trạng chiến tranh sôi động và trước nhiều mưu tính quốc tế, quốc gia chúng ta làm cảnh «chẳng dặng đừng».

## Không sụp đổ

Cuộc bầu cử ngày 3-10 dù kết thúc ra sao cũng không tạo được thế mạnh cho vị lãnh đạo Quốc gia và gây nguyên cớ cho các phong trào chống đối, nhưng tôi tin là hậu quả không làm sụp đổ nền đệ nhị Cộng hòa khi quân chúng phía chính quyền cũng như phía đối lập ý thức được rằng Cộng sản đang rình rập chờ đợi sự sụp đổ đó.

## Đoàn kết để tự tồn

Những vận động quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh Việt nam đang ở giai đoạn chung kết mà còn cũng như Hà nội chưa nắm được quyền tự quyết thực sự. Định mệnh quốc gia chúng không thể định đoạt ở một chân trời xa lạ mà là tần tay của nhân dân quyết định, đấu tranh cả. Bởi vậy trong những ngày sắp tới, các thế lực chính trị tại miền Nam này phải ngồi lại với nhau trong ý chí đoàn kết để tự tồn. Chúng ta sẽ cùng sanh mà họa chia rẽ còn đáng kinh hoàng hơn.

## Nếu thay đổi hiến pháp

Khi chiến tranh chấm dứt, Hiến pháp có tồn tại hay thay đổi còn tùy thuộc 2 yếu tố: điều kiện binh, và sở nguyện của nhân dân. Nếu vì lòng thương mà thay đổi hiến pháp là hành động tốt, còn về điều kiện nhượng bộ bởi yêu sách hòa bình mà thay đổi hiến pháp là triệu chứng bất ổn chung.

## CÁO LỐI

Trong cuộc phỏng vấn do nhóm phái viên Bộ thực hiện tuần này, một số câu trả lời đã không đăng tải nguyên văn được vì lý do kỹ thuật. Cha tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị «thư khách của Đài I» đặc biệt là BS Phan huy Quát trả lời chung bằng một câu mà bỗn báo đã ghi nhận trong phần kết của bài tham luận, và Nghị sĩ Nguyễn Mâu đã yêu cầu phái viên, bỗn báo ghi cho các lời phát biểu tại Thượng Viện làm ý kiến trả lời.

Trần Trọng

Trong những lúc xáo trộn tột cùng của Xã Hội

Hãy nhìn về Lịch Sử Oai Hùng của Dân Tộc Việt Nam qua 2.000 chiến đấu không ngừng với nạn Ngoại Xâm. Bằng những khúc Hùng Sứ Ca kiêu hùng anh dũng của Dân Tộc như: BẠCH ĐẰNG GIANG — LAM SƠN — CHI LĂNG — HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG — BÓNG CỜ LAU — ĐỐNG ĐA — THẮNG LONG THÀNH v.v...

JO MARCEL thực hiện cùng gia đình văn nghệ NGUYỄN ĐỨC với trên 100 năm nữ ca sỹ, thiếu nhi, trong Tape Nhạc: LỊCH SỬ và TUỔI THƠ 12 bài ca lịch sử với 10 bài ca TUỔI THƠ. Đây là một món quà lý tưởng cho các em trong dịp TẾT TRUNG THU. Phát hành ngày thứ bảy 25-9-71.



## ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA NHÂN VẬT CHÍ

# Nguyễn Văn Thiệu ông là ai?

bài của Trần Văn Lê

Ông Nguyễn Văn Thiệu đã hành xử theo thời cơ, nhạy khi yếu, làm tối kỵ mạnh, tình cảm không hiện ra nét mặt, bỏ người thân cận nếu phải hy sinh, và xuống nước lúc phải xuống nước. Con người có khuôn mặt bình thường thật sự lại là một người muôn mặt.

Năm 1967, khi ông Thiệu một lần danh, ông Kỳ một lần danh, định án thua đủ thì kết quả ông Kỳ phải làm Phó.

Nhưng ông Thiệu đã chịu đòn Luật sư Nguyễn Văn Lộc làm thủ tướng với một nội các nhiều người thân tín của Phó Tổng Thống. Nhưng rồi T.T Thiệu đã tìm được cách đổi phó. Trong khi phó T.T Kỳ giữ việc ngồi chơi xơi nước thì ông Trần Văn Hương được nhắc tới và sau đó lên thay ông Lộc với một nội các đượm máu sắc «địa phương» rất kỹ với ông Kỳ. Hành động mời ông Hương quả là một đòn chính trị vì ông này vừa là ứng cử viên T.T trước đó, vừa có tiếng trong sạch lại vừa liêm khiết. Đúng là đoàn kết quốc gia, chả ai chê vào đâu được.

Nhưng rồi nhờ các vị dân biểu hô hào bất tín nhiệm ông già già, ghế thủ tướng phải lọt vào tay người do chính T.T tin cẩn và chọn lựa, một đồng chí có nhiều tinh chất giống ông là Đại Tướng Trần Thiện Khiêm.

Chính Chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia đã yêu cầu phúc nghịch với Quốc Hội Lập Hiến bỏ điều khoản phải có dân biểu nghị viện giới thiệu mới được ứng cử Tổng Thống.

Nhưng các dân biểu thân Tổng Thống đã làm đủ cách để có điều 10 khoản 7 trong luật 9/71. Năm 67,

(Xem tiếp trang 57)

## Nói chuyện bói toán và chánh trị



# Đi về đâu? xin hỏi các ông thầy bói!

## VI HƯƠNG CHỦ

« Năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, nên tím giỗng cũ mà gieo mạ, giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản ăn chuối ». Đó là câu trả lời của thầy bói Trạng Trinh Nguyễn Bẩm Khiêm, khi được Trịnh Kiểm thân hành đến Bạch Vân Am nhờ cùi coi cho một quẻ xem số mạng ra sao. Nhưng thâm ý chính của Trịnh Kiểm, là xem thời của mình đã đến lúc đảo chính được Vua Lê chúa ? được, thầy bói trả lời như trên, Trịnh Kiểm lủi thủi ra vò dứt khoát bỏ hẳn ý định Đảo Chánh vua Lê để cướp ngôi vua. Không làm Vua được thì làm chúa, từ đó chúng ta có Vua Lê Chúa Trịnh, nhưng quyền hành vẫn ở trong tay Chúa Trịnh cũ. Như vậy tức là nhỡ « Thầy bói » Nguyễn Bẩm Khiêm và hai đối thủ chánh trị người nào cũng coi ghê dè ngồi trị vì thiên hạ,

khỏi gây ra cuộc binh đao, mà ông nào cũng có chút !

« Hoành sơn nhất đai vạn đại dung thần là lời tiên đoán của thầy Bói Trạng Trinh. Khiêm kinh Nguyễn Hoàng (em vợ của Trịnh Kiểm) thấy sắp bị ông anh rể thủ tiêu để dẹp loạn chính trường bên đến nhờ Thầy giao một quẻ. Nguyễn Hoàng bèn về nhà thu xếp lý chạy một mạch về Miền Trung nương trai. Trong sơn lập nghiệp, rồi dựng ra nhà lưu truyền mãi đến ngày hôm nay còn Bảo vật vẫn còn lưu vong trên đất Pháp. Nguyễn Kim có 2 trai một gái, Trịnh Kiểm là một tướng được Nguyễn Kim trọng dụng, sau gả con gái cho, khi Nguyễn Kim chết, 2 con là Nguyễn Hoàng và Nguyễn Uông còn nhỏ nên hanh ơ trong tay Trịnh Kiểm, thời gian qua đến lúc Uông, Hoàng trưởng thành dĩ nhiên có tranh chấp xảy ra. Chính vì sự tranh chấp này Trịnh Kiểm đã ra lệnh cho mặt vũ thời bấy giờ Uông

oo

### Lộ bát thông

### Môn gian tặc

### Cần thận đề phòng

### Vân tan Nguyệt hắc

Năm 1962, sau khi oanh tạc định Độc Lập, trong giờ phút đầu tiên Bộ tham mưu đầu não cả hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Nhu không biết cuộc oanh tạc này thành công tới độ nào. TT Diệm, ông Nhu, bà Nhu đã chết để có những quyết định thích nghi.. Bi quan tham mưu cũng phải nhờ một thầy bói. Thời cũng là nhì cách mạng xem cho một xem lại cuộc thế nào, có thể phát sinh cuộc xuống đường để cướp chính quyền được chưa.

Thầy bói gieo được quẻ trên, sau khi đọc các mưu sĩ biết đại sự hòng, bỏ trốn hết. Đường chẳng thông, cửa ngõ tắc, cần thận đề phòng, may mắn trang ám.

Quẻ bói này linh nghiệm vô cùng ứng vào sự kiện bấy giờ một cách rất chính xác.

Lúc quả bom 500 cân thả vào Dinh ĐT, trại ngay cạnh Phòng Ngự Bà Nhu. Ông Nhu, TT Diệm đang uống trà dưới phòng khách.

### Lộ bát thông

### Môn gian tặc

Đường đi, cửa ngõ, đều bế tắc, vì lúc đó phòng Nhu cửa còn đóng. Vân tan Nguyệt hắc, biến cỏ ra, gây thương tích cho Nhu, da mặt bà bị xâm phạm sang tận Nhụt mời chữa khỏi.

Đó là những sự kiện đã được chứng. Và ngay trong thiên hời kỳ năm Công Luận của Tướng già Đỗ Mười, chính tác giả cũng xác nhận sở dĩ thời nhứt công tác giả bị thất sủng, bị ông cố vấn Nhu giết chưởng được tha làm phúc. Cũng tác giả hành về bói toán tiên đoán trước được nhứt oan trái của chế độ phải gánh chịu.

và mới đây PTT Nguyễn Cao Kỳ đã tiết lộ thầy bói (Thầy bói Diệm có phải không) đoán điều này đều no liên quan đến chính trường Miền Nam rất nhiều. Tài liệu mật của Ngũ Giác Đài cũng mới tiết lộ trùm mặt vụ Mỹ là tướng Lansdale đã thuê thầy bói đi cõi động cho ông Diệm đó !

Liệt kê những sự kiện trên để chứng tỏ sự tồn vong của một chế độ một phần lớn là nhờ các ông Thầy bói, mù có, sáng có.

XXX

Hiện nay Cụ La Ba ở đường Nguyễn Phi Khanh (BaKao) là niên trưởng trong giới thầy bói mù (98 tuổi), Maitre Khánh Sơn ở đường Yên Đồ là niên trưởng trong giới thầy bói sáng.

Đặc biệt giới Thầy bói mù chi phối nhiều nhất các hoạt động gọi là chánh trị của chính trường Miền Nam hiện nay. Các thầy bói mù hiện đang rất khách được giới hoạt động chánh trị thường tìm đến vui vẻ, tiêu biểu nhất gồm có các vị sau đây :

- Cụ La Ba ở đường Nguyễn Phi Khanh
- Cụ Nguyễn huy Bích ở đường Pasteur
- Cụ Kim ở Phú Nhuận.
- Cụ Minh Đức Dương ở Lê văn Duyệt
- Cụ Tiếng Nam Sơn gần chùa Kỳ Viên
- Cụ Cảnh đường Nguyễn thiện Thuật.

Còn các thầy bói sáng, tiêu biểu nhất là các ông thầy sau đây :

- Maitre Khánh Sơn

Từng xem sổ cho vua Cao Mèn và Sơn Ngọc Thành với thủ chánh trị của Shianouk.

- Nhà Tám số Lê bá Hòa ở đường Lê văn Duyệt, đã tiên đoán Ông Nguyễn văn Thiệu sẽ làm TT từ lúc mới là Trung Tá.

Tôi có vào tán láo với nhà Tám số này tại văn phòng của ông một lần, thấy có một điều rất lạ là ông luôn luôn bảo ông không phải là người bần tiện - Ông từng là chủ vựa nước mắm bị sạch nghiệp về trận lụt năm Thiệu nên ông mới nghiên cứu về nghề Bói. Riêng thầy Khánh Sơn thì tôi phục sát đất, tôi được biết chắc chắn giai tết của ông là một vị Trung Tá pháo binh, trong năm vừa qua bổ vợ Khánh Sơn hết lời khuyên giai tết cưới thêm vợ bé. Đặc biệt hơn nữa ông đã áp lực nặng nề với con gái ông bắt con gái phải cưới vợ bé cho chồng nếu không sẽ ở góa trong năm nay. Tiếc là con gái ông không nghe lời nên sự việc đã xảy ra khiến quân đội VNCH mất một vị Trung tá.

XXX

Thời cuộc đang lúc đầu sôi lửa bỏng, biến chuyển từng giây từng phút. Ngay người đạo diễn chính trị miền Nam này là Đại sứ Bunker cũng không tiên đoán nổi. Bằng cớ hiển nhiên nếu ông tiên đoán nổi sức mẩy ông Kỳ và ông Minh tạo được cuộc bầu cử độc diễn làm tai tiếng cho nước Mỹ.

Do đó chúng tôi đã bám sát các ông thầy bói mù, đóng đủ các vai trò khẩn đe thâu lượm các dự kiện mà các thầy bói mù đang

cố vấn cho các đối thủ chánh trị hiện nay, như T.T Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn cao Kỳ, Dương văn Minh và Nhà chùa Án Quang hay Trần van Hương vân...

Vì dù muốn dù không sự sống còn của các lãnh tụ nói trên cũng liên quan rất nhiều đến sự hưng vong của chế độ.

oo

Để trắc nghiệm vấn đề được đặt ra, chúng tôi xin trình bày qua những lời tiên đoán của các thầy bói về tương lai của nước VNCH chúng ta sẽ ra sao qua linh hồn của các lãnh tụ đang quyết án thua đủ với nhau.

## Phong Hỏa giả nhân

Khi xem về hậu vận và tương lai chánh trị của PTT Nguyễn cao Kỳ, các thầy bói mù xem quẻ dịch đều thấy ứng ra quẻ Phong Hỏa Gia Nhân.

Cứ theo lý số và cao đoán thì nhứt định Tướng Kỳ không phải lưu vong dì đâu cả sau 31-10 này, tức là ngày chấm dứt chức vụ P.T.T mà PTT sẽ an nhàn sống ẩn dật ở miền quê (miền hương đồng sê khen rằng hiếu nghị !)

Vì Phong Hỏa giả nhân có thể diễn nghĩa là cái hỏa lò đang có lửa cháy lại có gió thổi biu biu.

Thôi thế cũng đủ rồi, 6 năm chấp chính nỗi tiếng người hùng ngày nay trở về nhà bên vợ đẹp con xinh bên bếp lửa hồng như đang nung chí lớn. Đây cũng là dịp tốp đế PTT sôi kinh uấu sủ lại để bốn năm nữa ra tranh đấu với đời.

Nói thì nói vậy ! chứ thực sự quẻ Phong Hỏa giả nhân ứng với PTT Kỳ rất hợp với hoàn cảnh của PTT hiện nay. Vì hiện nay PTT kẽ như thua đứt rồi, thế chính trị như mũi tên bay đi, vốn liếng tiêu xài hết còn luyến tiếc gì — Hãy lui về di tinh chuyện 10, 15 năm thì chắc ăn. Lui đi, bỏ hết đi, không nghe ráng chịu đòn đó !

## Càn vi thiêu

Đây là một quẻ tốt nhứt trong 64 quẻ dịch ứng vào vận mạng của nước VNCH và TT. Nguyễn văn Thiệu. Càn vi thiêu ý nghĩa là Rồng Vút trên trời xanh.

Nhứt định các phe phái chống đối sẽ tan dàn hoặc sẽ về... hồi chánh với Ô. Tổng Thống sau ngày 31-10 này. Nói vậy chờ, độc giả đừng tưởng có ông Lansdale nào thuê chúng tôi nhé !

Cứ theo quẻ này quyết đoán thì ghế Tổng Thống sẽ được vững, vì rồng vàng vùng vẫy ngút trên trời xanh làm sao mà xuống ? Nói theo kiều Ao Thả Vị thi chỉ còn lo rồng nó lộn xuống thôi !

## Thủy trạch tiết

Đây là quẻ dịch mà khi chúng tôi đến hỏi các thầy bói mù về tương lai chánh trị của Đại tướng DVM, sau khi gieo quẻ tính toán thì quẻ này hiện ra.

Thủy trạch tiết có nghĩa là cây trúc huyền diệu uốn theo chiều nào coi cũng đẹp hết. Ứng vào sự nghiệp của ĐT Dương văn Minh thì thật đúng.

(XEM TIẾP TRANG 56)

về đâu?

Báo Đời mời đặt câu hỏi: Ông Nhị Cộng Hòa đi về đâu? thì hổng nhiên thấy xe cấp cứu hú còi bí ẩn inh ôi, xe mò tò cảnh sát hộ tống dẹp đường chạy rầm rầm.

Đi vô bệnh viện III Dã Chiến Huè Kỵ!

Người được đưa vô là ứng viên Phó Tổng Thống đắc cử Trần Văn Lương, vị phó Tổng Thống thứ hai của Đệ nhị Cộng Hòa.

Không biết người ta có cố tình làm một cử chỉ tượng trưng không, nhưng chuyện ông Phó Tổng Thống mới của chúng ta phút chốc đã được đưa vô bệnh viện Mỹ chữa chạy rất có ý nghĩa. Nếu nền Cộng Hòa đạt 2, cải tiến của ta có trực trắc gì, cũng phải cứu chữa như vậy.

Buồn nhất trong vụ này là các bệnh viện Quảng Đông, Trung Chánh, Sùng Chính...

Hiện nay là các bệnh viện Tàu được coi là tối tân hàng nhất ở Sài Gòn. Bữa trước bà Tổng Thống mời vò lì xì và treo hình cho các bệnh viện khách chủ. Cụ phó họ Trần cũng mời dự tiệc cùng Trần gia tộc tông thân hội ở Chợ Lớn, lì xì 300 ngàn (theo tiết lộ của báo Đời). Các chủ ở trong Chợ Lớn quốc đã tưởng rằng nếu đệ nhì của ta đang đi vào Chợ Lớn, vì số phiếu hợp lệ trong Chợ lớn cao ngút ngát, vậy mà không vô Chợ Lớn, lại chạy thẳng ra phía Bắc Việt Nghĩa Trang, Tân Sơn Nhứt, quay vô bệnh viện Dã Chiến Huế Kỵ! Các chủ buồn lắm!

### Ông Tây chúc mừng

Hai mươi năm trước, nếu ông bộ trưởng Jean Letourneau (đọc: Lơ tuôc nô) với điện văn sang chúc mừng...ngài thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đặc cử, thì bà con ta phải bùm miệng cười. Vì ông tây Jean Letourneau hồi xưa là bộ trưởng bộ Thuộc Địa của chính phủ Pháp, sau đổi tên là Bộ Liên Hiệp Pháp, nghe có vẻ bợ tinh chất thực dân di, nhưng trong bản chất vẫn như cũ, là vú em cho các quan bản xứ bù mòn.

Ngày nay Mông Xứ Jean Letourneau không làm bộ trưởng Thuộc Địa nữa, nhưng vẫn còn liên lạc mật thiết với các ông Tây thuộc địa ở xứ ta, các ông Tây chủ nhân đang khai khẩn Việt Nam nhưng

## Sinh tử phu

### ÔNG ĐẠO CAY

trú ngụ ở Paris. Vì vậy mà Mông Xứ Letourneau đang được bầu là Hội Trưởng của hội thân hữu Pháp Việt, ở bên Tây trong đương với ông tham phán tối cao Trần Minh Tiết làm Hội Trưởng hội thân hữu Việt Pháp ở xứ Mít này.

Mông Xứ Lơ Tuôc Nô mới gửi

diện văn chúc mừng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, nguyên văn như

vậy: «Hội thân Hữu Pháp Việt chúc mừng sự toàn thắng không

tỷ chối cãi được của Tổng Thống

Nguyễn Văn Thiệu trong cuộc bầu

tinh thần Cartésien như vậy, bao

đạo xin thân phục. Vậy bần

xin tặng ông Tây thuộc địa một

cầu khát của Descartes, trong Suy

Niệm I, cũng sách trên: «Một cách rõ ràng, tôi nhận thấy không có

một dấu hiệu chắc chắn nào cho

phép tôi phân biệt lúc mơ hay lúc

tỉnh, và tôi quá ngạc nhiên về điều

này đến nỗi tôi gần như tin rằng

tôi đang ngủ đây!»

Mông Xứ Nô ơi, ông đang ngủ

thiệt đó, thức dậy đi! Ông đã

nhìn chúng tôi 100 năm rồi, thời

đi chử! Bài berceuse của ông hết

thời rồi, bây giờ có Cradle song

### 36 kiêu Dân Biểu mới

Đệ nhì Cộng Hòa đi về đâu? Trước hết, không cần biết đệ nhì Cộng Hòa đi về đâu nhưng các ông dân biểu mới của ta thì chắc chắn đang đi về cái nhà hát Tây hợp hành y uồng đó!

Dân biểu mới cũng có nhiều

loại. Có loại già già như Trần Văn

Cô loại mới chập chững bước

vô nhưng tương lai rất sáng sủa

như Huỳnh Ngọc Diêu, Nguyễn Văn Hâm, Nguyễn Hữu Phước, v.v.

Nhưng còn đủ loại dân biểu

mời nưa. Xin tóm tắt bằng con số

36 kiêu, đủ cả hỷ nộ ai lạc ái ố

đục vui lám.

Thứ nhất là loại dân biểu tỷ

phú. Các bà DS Nguyễn Thị Hai,

Trương Ngọc Diệp mặt hoa da

phẫu nữ trang đeo đầy mình tới

dự phiên họp khai mạc quốc hội

bắt tay tỷ phú Nguyễn Văn Đài

như di họp phòng Thương mại!

Loại dân biểu tỷ phú này chắc

chắc sẽ bèn vực chế độ vì còn

chế độ là ta còn giấy phép nhập

cảng độc quyền. Năm nay tỷ phú

khách sạn Trần quý Phong xong rồi,

cha Thiên Hồ bên Xây Dựng

buôn lâm, nhưng có một tỷ phú

trẻ tuổi mới vô là Trương như

Thiều, em nhà O.P.V. Chị em ta ở

khu vực Tự Do có thể mở cửa

sẵn sàng chờ ngài tân dân biểu.

Kỳ trước Hạ Viện đã bầu DB

Dương Vi Long là vò địch lùn. Năm

nay, Hạ Viện vẫn quyết bảo vệ cái

ghế của các vua lùn, Dương vi

Long, Dương minh Kính, Phan

Xuân Huy, lại còn tăng cường thêm

nhà nghị viên Texas Nhữ văn

Úy nữa. Nhưng người được bầu vô

địch lùn năm nay là ông Nguyễn

Cô cuối cùng còn có dân biểu Thơ

lai! Đó là những vị nhờ nhà nước

mà đắc cử, quyết chí trung thành

với Tông Tông, quyết đem thân

khuyên mă phục vụ nhà nước!

Tiếc thay, mông sú Lê chí Hiếu có

thì bị vắng mất!

### Lại già Lương!

Hạ viện mới đã khai mạc. Vẫn

cụ Nguyễn Bá Lương đóng vai niên

trưởng chủ tọa khóa họp đầu tiên.

Ngay lể khai mạc, cụ Lương đã

diễn trò riết rồi. Thay vì quay

mặt về phía đội quân danh dự giàn

chào, cụ Lương lại quay mặt đi,

quay đít lại. Không biết cái đó là

vị cụ đãng trí, không thuộc bài,

hay là tại cụ đã quen chào người

khác theo một lối riêng của cụ, bây

giờ cụ muôn công khai phô biến

một lối chào mới mẻ cho toàn quân

và toàn dân học tập?

Chuyện cười thứ hai của cụ

Lương là phiên họp ngày 6 tháng

10, cụ niên trưởng ngồi chủ tọa.

Tới 12 giờ hơn, cụ đọc bản đúc kết

ý kiến các dân biểu. Không biết

mắt cụ mờ hay trí óc cụ nó vầy,

mà nghe cụ đúc kết, các dân biểu

không còn nhận ra mặt mũi các ý

kiến mình đã phát biểu nữa.

Các ý kiến cũng bị cài trang!

Thế là lại có một màn đập bàn

đập ghế, chửi thề chửi lộn ầm ầm

cả nhà hát Tây.

Cụ Lương vẫn bình tĩnh. Nghè

của chàng là cứ ầm a ầm ương, tà

tà thủng thỉnh. Cụ gõ búa cộp cộp

và tuyên bố: «bế mạc, mai họp

tiếp». Lý do chúng ta đều bị kiến

cắn bụng!

Lại một chuyện mỉa mai. Không

những mắt đã mờ mà tai ngài còn

điếc nữa. Nghe dân biểu đập bàn

đập ghế vì bất mãn chủ tọa, cụ chủ

tọa lại nghĩ rằng họ đang đòi.

Đã đòi thì họp làm cái mẹ gì, Bi họp

là cốt có miếng ăn. Làm dân biểu

hay làm chi thì cũng cần có miếng

ăn trước nhứt. Đói bụng thì ta giải

tán cho rồi. Thật không có ai dại

dột như cụ Nguyễn Văn Huyền. Cụ

Huyền chủ tọa phiên họp Thương

Nghị Viện từ 9 giờ sáng đến 5 giờ

chiều không nghỉ một phút để ăn

trưa, trong khi 2 ông phó chủ tịch

thì thay phiên nhau về nhà ăn và

ngủ. (Đọc Đời muôn mặt số 102). So

sánh cụ Huyền với cụ Lương ta

thấy ngay ai là chính khách thực

sự, còn ai hiện nguyên hình là phắc

tua! Ông phắc tra sở Bưu điện thi dù có lá thư Tối khẩn ông cũng

thủ thằng đă, ta phải ăn no bụng rồi mới đưa thư được!

Có làm mới có ăn, nhưng không

được ăn thì làm làm chi? Bà con thấy cụ Lương lại chủ

tọa Hạ Nghị Viện, tán thành rằng:

«Lại già Lương là câu đó có thể hiểu là: «Lại vẫn ông cụ già. Nguyễn

Bá Lương Chủ Toa».

Nhưng chữ «lại già» còn xuất

xứ từ câu thơ Kiều: «Ông Lương có

kẻ lại già».

Riêng nhà báo thi cần mong làm

sao nhà nước cử tín nhiệm viên

lại già này, đề ngồi gõ búa cho vui.

Mất mặt lại già thì sinh em mất mẹ

nó một cái đè tài to bằng cái mè!

Ông Đạo lại ghé qua thăm và

ngóng tin cho Sóng Thần. Tới nơi,

gõ cửa, không thấy ai mở. Gõ cửa

nữa, vẫn chưa mở. Ý minh ông

Đạo bước qua nơi cửa sổ, ngồi vò

Thi thấy ông tùy phái cũ đang ngồi

trên ghế sa lông hút thuốc, đọc

báo. La quá, ông Đạo chắc rằng

ông tùy phái này điếc rồi. Bên tự

mở cửa lấy bước vò.

Bước vò, thấy ông Tùy phái

đứng dậy, tươi cười: «chào ông

Đạo! Ủa sao tùy phái nó không

mở cửa cho ông Đạo?»

Quái lạ! ông Đạo tự nhủ thầm:

Me xù này lại thằng chíc làm bí

tho rồi chíc? Sao lại có tùy phái

mới?

Trong lúc đó thi ông tùy phái

cũ đang cầm tờ báo vứt xuống đất

chửi thề: «Mẹ họ, nhiệm kỳ của

người ta chưa bắt đầu mà chúng

nó đã chúc, vậy thi ai còn muốn

phục vụ quốc dân nữa!»

Ông Đạo trổ mắt ngạc nhiên,

không ngờ ông tùy phái này lại

quan tâm tới thời sự như vậy,

cũng góp ý kiến!</

# như thế đấy !

Những chiếc xe chữa lửa hú còi chạy vút tới căn nhà cháy. Căn nhà trên đường Hồng Thập Tự. Những chiếc nệm mousse bốc lửa liếm bay cả nóc nhà và một phần đám cháy. Những chiếc nệm thi đè nằm trên đó những người đàn ông đàn bà MAKE LOVE NOT WAR.

Những thi sĩ, văn sĩ thường viết là hai thân xác ôm nhau là hai khối lửa. Nếu thế thì thành phố này có nhiều đám cháy trong đêm. Nếu thế thì ông Đô trưởng phải xin thêm tiền Mỹ để mua xe chữa lửa.

Căn nhà đó là tiệm bán nệm mousse. Những chiếc xe chữa lửa hú còi chạy vút tới một nơi nào đó trong thành phố. Một người đàn bà nói với thanh niên :

— Chắc lại có một đám cháy ở khu nhà là !  
Người thanh niên mỉm cười với người đàn bà :

— Không phải đâu ! Người cháy đấy !

— Làm gì có chuyện lạ như thế !

— Tôi muốn nói là những người xuống đường với những tảng hòn bốc cháy... vì thế họ phải xịt nước.

— À ra thế !

— Vâng, như thế đấy !

Cô bé bảo người thanh niên :

— Anh làm ơn cho tôi mượn cái bút xanh.

Cô bé đang cầm cái bút Bic đỏ.

— Nếu thế thì càng tốt. Cô bé nói.

Người thanh niên đưa cho cô bé cái bút xanh.

Cô bé hỏi :

— Tại sao lại... càng tốt ?

— Vì tôi đang cần một cái gì đó...mẫu hận thù..

Cô biết không, trên bàn làm việc của Hitler bao giờ cũng có bút xanh đỏ. Khi ông ta viết cho người tình thì ông ta viết bằng màu xanh, khi ông ta viết về chính trị, chiến tranh ông ta viết bằng màu đỏ. Từ sáng đến giờ tôi viết nhiều điều bay bướm quá ! Nhiều màu xanh quá rồi !

Người phi công trẻ được phép trở về thành phố chữa bệnh. Một bên mặt hắn có nhiều vết rỗ. Những vết sẹo còn lại vì hắn bị trúng đạn phòng không. Hắn móc bao thuốc Ruby Quân tiếp vụ ra. Bao thuốc có vẽ hình 1 anh lính xung phong oai hùng lâm. Hắn rit vài hơi trong cơn mưa lạnh. Hắn định ghé thăm



## ● TÊĐÊ

người tình. Thị cũ gọi là người tình đi. Nhưng nghĩ kỹ, hắn lại bỏ ý định đó. Hắn nhớ tới ông bà cụ cô bé. Tiền tài và bằng cấp ! Bây giờ hắn chỉ có cái bằng bay, bao thuốc Quân tiếp vụ và mấy trăm bạc còn lại trong túi. Hắn vẩy tay gọi một chiếc xích lô máy :

— Lên Ngã Ba chú ơi... Lẹ lẹ dùm !

Những người cảnh sát đã chiến đấu những con rùa lên đầu, đeo mặt nạ, rồi những vòng giây kẽm gai và bắt đầu phóng phi tiễn. Khói cay bám vào mắt vào mũi những người xuống đường và cả những người ngoại cuộc và con nít.

Xong, những người cảnh sát lại trở về công viên Lê Lợi, tháo những con rùa đặt trên bãi cỏ. Họ nằm nghỉ mặt thanh thản không hận thù. Họ nằm ngủ dưới bộ tượng hai người lính Thủ Quần Lực Chiến màu đen như màu Việt Nam.

Khi những người cảnh sát đã chiến được nghĩ thi những con rùa cũng được nghĩ. Những chiếc nón sắt úp trên cổ trông giống những con rùa. Bây giờ thi những con rùa ngủ hòa bình trên phiến cổ xanh non.

Thưa các quý vị thường vào uống nước ở Givral,

Nhiều khi quý vị quên không biết mở cửa. Đời sống văn minh rắc rối lắm ! Quý vị không biết hay quý vị đãng trí ? Tôi xin quý vị hãy nghĩ đến sex là quý vị có thể mở cửa Givral mà không sợ quê, sợ lúng túng ! Vào Push. Ra Pull — Vào đầy ra kéo...

cũng như người ta làm chuyện say đắm nhất trên một cái đệm mousse ! Đệm mousse đã mua trước khi có xe chữa lửa tới ! Tôi còn biết có một người lính (hay nhiều người lính ?) trong những trận cận chiến khi đám lửa lè vào cổ họng địch đã có vài giây phút không biết kéo ra !

Mà họ đã được dạy rất kỹ ở quân trường : Hãy đâm vào cổ họng rút ra, rồi lại đâm bồi vào háng rồi lại rút ra ! Push và Pull — Đẩy và kéo.

Nhưng có lẽ quý vị không nhớ Push hay Pull một cái cửa hay một cái lưỡi lè đòi lại thứ vị hơn.

Hắn đến nhà một thằng bạn. Thằng bạn được giải ngũ năm 1968. Hắn thấy vợ thằng bạn đang già của bằng một cái nón sắt cũ. Cái nón sắt hết cả nước sơn màu Oliue. Hắn cười thầm và nghĩ có lẽ người Mỹ không thể ngờ nón sắt Made in USA lại được sử dụng vào công việc rất hòa bình, rất hữu ích như thế.

Nếu có hòa bình có lẽ sẽ có cả trăm ngàn cái cổi già của Made in USA.

Bây giờ thì hắn vẫn phải đội ngược cái cổi già của đồ trên đầu vì năm 1968 hắn mới 30 tuổi. Thằng bạn hắn 34 tuổi nên không được tái ngũ ! Luật tổng đồng viên : Dưới 33 tuổi phải tái ngũ. Mà tái ngũ thì được đội nón sắt đến ...?

Thằng bạn hồi còn là SVSQ ở quân trường có cái tên là Mập vì nó mập.

Nói đến Mập hắn lại nhớ một chuyện thật buồn cười.

Hôm đó đại đội đang tập họp để nghe nhận lệnh thi có tiếng nói chuyện. Rồi Mập và một thằng bạn nhỏ con nhưng cao hơn Mập một tí bị sỉ quan cán bộ gọi ra khỏi hàng và bắt trình diện.

Sĩ quan cán bộ hỏi :

— Hai anh đang nói chuyện gì ?

— Thưa Thiếu úy tôi nói chuyện đám ma một anh bạn học khóa trước tử trận.

— Giờ này là giờ nghe nhật lệnh, không phải giờ kể chuyện đám ma, anh biết chứ ? Mà nói chuyện chết chóc sao anh lại cười ?

Anh bạn đó chỉ Mập :

— Vì anh này có vẻ buồn nè làm tôi tức cười.

Vì sỉ quan cán bộ nghiêm nét mặt và ra lệnh :

— Rồi anh muốn cười tôi cho cười luôn. Còn anh này buồn tôi cho khóc luôn.

Thế là theo lệnh phạt anh bạn nhỏ con phải bế Mập lên. Anh bạn nhỏ con thì cố cười «ha ! ha» còn Mập thì khóc «hu, hu» như cha chết.

Đại đội nín cười trong hàng. Sau khi nghe nhật lệnh, đại đội được tản hàng. Trước khi tản hàng đại đội phải hô to : CỐ GẮNG !

Anh bạn nhỏ con rủ Mập xuống uống la ve ở câu lạc bộ. Nó bảo: «Đ.M, ông phải cố gắng lắm mới bị được cái «thùng nước lèo» của mày lèn. Đ.M, được bể sướng thấy mẹ lại còn khóc. Ở nhà có bao giờ mày được vợ cưng như ông cưng mày không ?»

Anh bạn nhỏ con là người Bắc. Anh bạn Mập là người Nam. Hai anh bạn rủ nhau uống la ve ở câu lạc bộ. Tiếng chửi thề Đ.M thật giải tỏa, thật dễ yêu, thật đoàn kết.

Về sau anh bạn nhỏ con đó đã chết thật và anh bạn người Nam có tên là Mập đã đưa anh bạn người Bắc đến tận nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa Trang Quân Đội.

Mập không khóc «Hu Hu» như hôm bị phạt nhưng anh đã khóc những giọt nước mắt khô trong tim.

— Xin lỗi ông mấy giờ rồi ạ ?

— Thưa cô tôi không biết !

— Ủa, ông có đồng hồ mà ? Đồng hồ của ông chết rồi sao ?

— Sống ? Chết ? tại sao con người khi chết không lên giây lại được, lên giây thằng em tôi. Nó sống nó cũng đẽ tóc dài Yé Yé lắm, tôi nói hồi nó còn học trung học cơ.

Nó là linh dù. Các cô thường gọi nó là Thiên Thần phải không ? thiên thần đã chết rồi. Nhưng thôi hãy để nó ngủ, đừng len giây nó...

— Ông nói gì thế ? Thôi... cảm ơn ông ?

— Rất tiếc, đừng hổ tôi chết lúc nào tôi cũng không biết nữa ?

Đứa con gái thật đẹp. Đẹp như mặt cây guitar có điền đất liền. Nhưng nó ngồi đó một mình khen kiệu đầy cao vọng trong ánh mắt. Vẻ đẹp tròn tròn nên vòi ốm, như một cây guitar không người đánh, không âm thanh, không xúc cảm. Ngoài đường phố, trong quán cà phê từng đám con trai. Chúng cũng đẹp. Đẹp đủ kiểu : Hiền ngang, lầm lì, cô đơn, hào hoa, nghệ sĩ... Nhưng có lẽ chúng cũng vòi ốm như những cây đàn guitar không người đánh.

Tiếng còi hụ từ xa nghe khó chịu. Có lẽ một ông lớn nào đó ? Cuối cùng đó là xe quân cảnh mở đường cho một xe bít bùng chở tù. Qua song cửa những chiếc đầu trọc và những con mắt mắt thẩn nhìn ra đường như những con thú.

Hắn gõ cặp lon bỏ vào túi. Sĩ quan thì không nên vào đây. Hắn vẫn làm thế mỗi lần vào xóm này. Hắn uể oải đi theo đứa con gái vào phòng. Cơm thèm muốn bốc lên như cách quạt trực thăng. Vẫn cần phòng tồi tàn, đơ bần. Vẫn mùi ẩm mốc, khăn, nước. Hắn nằm cạnh đứa con gái đã trần truồng. Mùi nước hoa rẻ tiền làm hắn khó chịu. Hắn nhớ mùi nước hoa dịu nhẹ của người yêu. Người yêu đã bỏ hắn ! Hắn rúc cổ vào đứa con gái ! Nó nhột cười rinh rich Chợt nó nhăn mặt.

— Mùi gì hôi quá anh ?

Hắn ngắt người ra suy nghĩ. Hắn đánh hơi như một con chó săn. Hắn nhận ngay ra mùi quen thuộc đó. Mùi chân hắn. Hắn mới nghỉ phép từ chiến trường về. Đôi giày trận, hai chiếc vớ len đen dày đã tạo nên mùi đó, mùi đặc biệt của lính. Hắn mím cười với đứa con gái :

— Để anh đi rửa chân. Mùi chân đấy !

Hắn trả lại với đứa con gái, chân còn ướt. Chân hắn đã sạch. Mùi hôi chỉ còn phảng phất.

Lúc rời người con gái, người con gái hỏi :

— Bộ các anh ít rửa chân lắm sao mà dơ vậy ?

— Nói bậy ! Rửa hoài hoài !

— Sao ! Rửa kiêu gì mà hôi thế ?

— Tui anh lội ruộng tối ngày... được rửa chân rồi ngày. Như thế đấy !



# Chiến tranh, hòa bình đi về đâu?



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Càng gần tới lúc chiến tranh sắp kết thúc, càng nhiều vấn đề rắc rối xuất hiện. Chính vì thế mà ngay những người cầm nắm trong tay những yếu tố để chấm dứt chiến tranh cũng không dám khẳng định được Hòa bình sẽ đến như thế nào, và đến dưới hình thức nào.

Nhất là cuộc chiến tranh Việt Nam mang rất nhiều tính chất phức tạp nhất của thời đại. Chiến tranh phát khởi do những mâu thuẫn quốc tế và nội tại Việt Nam. Muốn có hòa bình phải giải quyết nỗi những mâu thuẫn đó.

Yếu tố nội tại Việt Nam thì rõ ràng là cuộc chiến tranh của hai miền Nam Bắc, hai chế độ Tự do và Cộng sản. Nhưng thật ra nó không ngừng lại ở đó, vì cuộc chiến này được lồng dưới hình thái cuộc chiến tranh nhân dân. Bắc Việt không bao giờ thừa nhận họ đem quân từ Bắc vào Nam để phát khởi cuộc chiến. Vì rằng cuộc chiến đó do chính những người Cộng sản miền Nam tạo ra dưới hình thức chiến tranh du kích. Nếu có sự tham dự của Bắc Việt thì đó cũng chỉ là lực lượng trợ giúp mà thôi.

Đích ra cuộc chiến tranh tại miền Nam do Cộng sản phát động đều xuất phát từ Hà Nội. Nhưng vì muốn dấu mặt giới lãnh đạo Hà Nội đã phải tạo ra một MTGPMN. Khi mặt trận thành hình và đấu tranh, thì dù chỉ trên danh nghĩa thôi, MT đó cũng lại là một thực thể có những quyền lợi và lối nhìn vấn đề khác Cộng sản miền Bắc rồi.

Dù hệ thống lãnh đạo của Hà Nội có mạnh và chặt tới mấy, thì cũng không thể sao kiềm soát chặt chẽ nỗi MTGP. Nhất là khi cuộc chiến sắp chấm dứt, Bắc Việt vì quyền lợi của họ phải ngưng cuộc chiến này lại, vì áp lực của các nước Cộng sản đan anh, họ không thể nuốt dường cuộc chiến thêm nữa, thì lúc đó mới là lúc MTGP nhận thấy bị phản bội và mâu thuẫn lớn lao giữa cộng sản Bắc Việt và Cộng sản miền Nam mới vỡ ra.

Trong mặt trận giải phóng vấn đề chỉ khống có sự mâu thuẫn với Bắc Việt còn mâu thuẫn nội bộ, giữa những cán bộ Cộng sản trung kiên và những người theo mặt trận chỉ vì ảo tưởng chống Mỹ cứu nước. Cũng như những người gia nhập MT trước và sau tết Mậu thân.

Ngay chính nội bộ Miền Bắc cũng lại có những mâu thuẫn giữa những người thân Nga, thân Tàu

mudn đưa cuộc chiến vào chiều hướng chiến lược của Nga hoặc của Tàu. Dù rằng Bắc Việt đang thử hiện đường lối vượt cả 2 bên Nga Tàu, nhưng chí tinh cách tạm thời không thể duy trì lâu được, mỗi ngày cuộc tranh chấp Nga Tàu mỗi lớn mạnh

về phía Việt Nam tự do, mâu thuẫn tuy không thành những thế lực chống đối quyết tử với nhau nhưng quả là dày rẩy. Đầy rẩy đến độ không người nào có thể biết chắc rằng Miền Nam này sẽ đi về đâu.

Chính quyền và các thế lực Nhân Dân luôn co nhau như kề thù. Các thế lực dân chúng thì vừa chống chính quyền vừa lo chống nbau. Dân chúng trở thành hổ vơ không biết đặt tin tưởng vào đâu. Đồng thời dân chúng cũng quá sảng suốt và tinh khôn chính quyền rất khó áp dụng nỗi chính sách độc tài ngu dân để buộc dân chúng phải triệt để tuân theo chính quyền.

Về phía Quốc Tế, thì mâu thuẫn cũng chồng chéo Mỹ là một siêu cường trực tiếp cầm nắm vận may cuộc chiến Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam nô nịch vì kế hoạch của Nga Mỹ nhằm khống chế Trung Cộng. Nhưng rồi cuối cùng thì Mỹ nhờ chiến tranh Việt Nam để di với Trung Cộng, Nga tự cản thấy họ bị bắt cảng khỏi Á Châu. Cuinh vì vậy, dù Nga đã nhượng bộ Mỹ ở Trung Đông, Mỹ vẫn mở lối cho Nga vào Á Châu, nhưng vấn đề thay chốt là ở Việt Nam vẫn chưa giải quyết xong.

Thế nên Nga cố thúc đẩy Bắc Việt tiếp tục cuộc chiến, trong lúc Trung Cộng muốn mau kết thúc

cuộc chiến để Mỹ giải vây cho Trung Cộng ở Đông Nam Á. Mỹ thực ra cũng chưa dám tin hết mình vào Trung Cộng, Mỹ cũng không muốn chấm dứt too khát cuộc chiến khi mồi tinh Mỹ — Tàu vừa mới mở đầu. Tức là Mỹ cũng chưa dứt khoát chọn ngả hẳn về lập trường của Nga hay Trung Cộng. Mỹ vẫn muốn đứng ở thế mà để chờ cả Nga lẫn Tàu phải cầu cạnh. Tức là vừa như muốn nóng ruột kết thúc chiến tranh để làm vừa lòng Tàu, vừa như muốn trì hoãn để đe dọa lòng Nga.

Nhưng thực ra trong nội bộ của Mỹ cũng không thể duy nhất một mối. Những phe đối lập của chính phủ Mỹ đứng hẳn về lập trường hòa bình để thử bách chính phủ Mỹ phải mau kết thúc chiến tranh Việt Nam. Nhưng đồng thời họ cũng cố đưa ra những lập luận quá lố để cho phe bên kia

đó Mỹ sẽ phải nhượng bộ hơn nữa, làm cho phe bên kia cố gắng mình lên để đòi hỏi chính phủ Mỹ phải thỏa mãn họ nhiều hơn.

Đích ra đối lập Mỹ, không phải là muốn kết thúc chiến tranh gấp hơn chính quyền Mỹ, mà họ chỉ muốn tìm cơ để đẩy chính quyền Mỹ vào thế kỷ. Thế kỷ nhất của chính quyền Mỹ là cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 72 đã đến gần. Muốn tái đắc cử TT Nixon không thể làm ngơ với vấn đề Hòa bình Việt Nam được. Nếu làm ngơ ông cũng đánh bài theo đường lối của cựu TT Johnson, nghĩa là không tái ứng cử.

Muốn tái ứng cử, thì Nixon phải giải kết chiến tranh trước ngày bầu cử TT Mỹ. Có 2 lối giải kết chiến tranh là nhượng bộ thêm đối với phe bên kia, hay là liên kết chặt chẽ với Trung Cộng để đe dẹp phe thân Nga tại Bắc Việt. Nhưng điều này Mỹ cũng hết sức lo ngại, lo ngại trước hết là sẽ gặp phải sức phản kháng của Nga ở khắp thế giới. Nếu Nga không có phản ứng gì thì Bắc Việt đành lọt vào tay Tàu, điều này là 1 mồi nguy lớn đối với Mỹ trong tương lai.

## Phải làm thế nào để có hòa bình?

Đáng lý khi mới bắt đầu có chiến tranh thì giới lãnh đạo cuộc chiến do phải tìm trước phương thức làm thế nào để có hòa bình. Nhưng ở đây, Mỹ chỉ có chiến tranh Việt Nam để tiến vào Hoa Lục,

Thế nên khi vào chiến tranh họ đã không dự liệu cho việc kết thúc. Họ tin tưởng ở sức mạnh của quân sự và kỹ thuật. Họ cho rằng khi Tàu đã di với Mỹ thì vấn đề giải kết chiến tranh trở thành dễ dàng. Nay thì họ đã di được với Tàu rồi, nhưng việc giải kết chiến tranh Việt Nam lại không dễ như họ tưởng.

Để cứu vãn tình thế, Mỹ đã đưa kế hoạch Việt hóa quân sự ra để áp dụng. Tức là trao trả cuộc chiến này cho Người Việt tự đảm trách lấy. Nhưng con bài của vấn đề Việt hóa người Mỹ đã cố tình quên đi, hoặc họ không tìm thấy. Đó là tinh thần của người Việt.

Sau thời gian dài chính chiến. Người Việt đều chán chiến tranh rồi. Nhất là cuộc chiến đó, trước khi được Việt hóa hòng đáng của Mỹ quá lớn đã che khuất hình ảnh bé nhỏ đau thương của người Việt. Người Việt đồng hóa Mỹ với chiến tranh, ghét Mỹ ngang với ghét đối phương. Tâm lý chán ghét chiến tranh cộng với sự mất tin tưởng vào giới lãnh đạo Mỹ đã đưa lên kéo xuống tại Việt Nam của dân chúng, cho nên ở Miền Nam đã mất đi rất nhiều sau khi chiến đấu.

Với sự ngoan cố muôn kéo dài tới và tận cuộc chiến do phe bên kia chủ trương, chương trình Việt hóa là một dấu hiệu bén này cũng tiếp tục chiến tranh tới vô tận. Trong khi cả hai bên rõ ràng là đã kiệt sức. Nói chung là Dân tộc Việt bé nhỏ này mệt quá rồi.

Tin vào điều định rì? Khi quá, điều định làm sao nói vì trong thế trận còn quá nhiều mâu thuẫn chằng chịt, mà càng ngày mâu thuẫn lại càng gia tăng. Gần 3 năm điều định đã nói rõ điều ấy.

Mục tiêu đi với Hoa Lục của Mỹ đã đạt được, đó chỉ mới làm cho quân bằng các thế lực trong cuộc chiến mà thôi, đó chưa phải là yếu tố

quyết định đưa tới Hòa bình cho Việt Nam. Đến đây thì mục tiêu của cuộc chiến giành cho Việt Nam mới nổi bật hẳn lên đối với Mỹ.

Mỹ không muốn Bắc Việt hoàn toàn rơi vào tay Nga hay Tàu. Mỹ muốn Bắc Việt vẫn đi trước đòi đe dùng Nga cầm chân Tàu ở Đông Nam Á, trong khi Đông Nam Á chưa đủ mạnh. Nhưng đồng thời Mỹ lại cũng muốn đòi hỏi Bắc Việt phải ngưng cuộc chiến ở Miền Nam để Mỹ rút quân về nước giải vây cho Trung cộng. Nhưng mỗi khi Mỹ rút hết quân về nước, chiến tranh tại Nam Việt được Bắc Việt đồng ý kết thúc, thi tư thế của Tàu sẽ lập tức lấn át Nga tại Bắc Việt. Bởi đó dù đã quá kiệt quệ Bắc Việt cũng không thể chấp nhận một cuộc ngưng bắn tại Việt Nam được.

Dù Bắc Việt có muốn đáp lời kêu gọi của Mỹ để được đền đáp một số tiền bồi thường chiến tranh thất bại cũng không nuốt trôi. Qua cuộc viếng thăm Bắc Việt của chủ tịch Liên Xô Podgorny ông này đã thẳng thắn tuyên bố Nga vẫn còn là Đại Cường tại Á Châu và đề nghị thành lập một hệ thống an ninh Á Châu. Thâm ý là bao vây Trung Cộng.

Nhìn vào cục diện hiện nay, thật khó có thể thấy hòa bình VN được. Nhưng cả ba thế quốc tế lớn là Mỹ Nga Tàu đều cùng muốn có hòa bình VN chỉ khác một điều là hòa bình đó phải lợi cho họ.

Nga sợ hòa bình đến sớm, họ sẽ mất ảnh hưởng tại Á Châu. Nhưng một khi Mỹ quyết thảo chạy khỏi VN, dù cho toàn thể VN có lọt vào tay Cộng sản cũng mặc, thì lúc đó Nga cũng lại mất VN với Tàu ngay. Chính vì vậy mà ý chí của Nga không thể buộc Mỹ phải kéo dài chiến tranh được. Nga chỉ muốn miền Nam này nằm trong ảnh hưởng của Mỹ và lực lượng của Mỹ phải mạnh ở miền Nam để cho thế của Nga tồn tại ở miền Bắc.

Chính vì vậy mà hơn ai hết Nga muốn cho miền Nam này mạnh, và Mỹ phải có ảnh hưởng ở đây để thường xuyên đe dọa Trung Cộng. Trung Cộng muốn mau kết thúc chiến tranh, để bớt một mối lo ở miền Nam, đồng thời triệt để vận dụng chiến tranh nhân dân sào việt thôn tính miền Nam Việt và các nước Đông nam Á.

Vậy muốn kết thúc chiến tranh Mỹ phải quay lại nhìn vào nơi đã phát xuất chiến tranh, và những yếu tố nội tại để gây ra cuộc chiến đó ở ngay miền Nam VN này.

Để đánh tan hy vọng về một cuộc chiến tranh nhằm dập Trung Cộng. Để miền Nam trở thành một mối đe dọa với miền Bắc, giúp Nga có thể đứng trường đồng với Trung Cộng tại B.V. Để người Mỹ rút quân mà không sợ bị Cộng sản nuốt mất miền Nam. Điều cần là miền Nam này phải mạnh.

Muốn mạnh, muốn cuốn hút được dân chúng, để thoát khỏi vòng ảnh hưởng của chiến tranh quân dân. Nam Việt phải có một cuộc cách mạng toàn diện, đúng với khát vọng của dân chúng. Tạo một sinh khí mới cho V.N và hào khí mới cho Á Châu. Có như vậy, các quốc gia Á Châu mới tự ưu được ở sức mình. Rõ, liệu ket với nhau bảo vệ hòa bình chung.

# Những khuôn mặt của thoại kịch tivi (bài 1)



Trước ống kính tivi : Vũ Đức Duy - Bé Thảo - Diễm Kiều - Huỳnh Thành Trà trong vở kịch : Cố Gái OAN.

## BẢN KỊCH VŨ ĐỨC DUY :

### kịch vui với chủ đề xây dựng nhẹ nhàng

► PHẠM NGA thực hiện

- Bích Thủy
- La thoại Tân
- Lê Tuấn
- Thái Văn
- Kiều Hạnh
- Diễm Kiều
- Tâm Phan
- Anh Tuấn
- Vũ Huyền
- Bích Sơn, v.v...

Trước hết là ông trưởng ban cũng là diễn viên nồng cốt :

#### VŨ ĐỨC DUY : 35 năm làm kịch

Phóng viên báo Đời được tiếp xúc với nhà viết kịch kiêm diễn viên Vũ Đức Duy tại nhà riêng của ông, đường Bàn Cờ Saigon. Sống

#### Giờ kịch tivi tôi thứ bảy

Mỗi tháng tôi lần, tôi khi không nhất định, khán giả tivi được xem show kịch của ban Vũ Đức Duy. Không kề những lúc bị ngắt khoảng bởi các «quảng cáo» cho thê cẩn cười, thê cử tri, bầu cử. v.v.. Cộng thêm một rùng tin : tin chọn lọc, tin ngắn tin giờ chót, tin cuối cùng, tin tức (minh) v.v., Những chuỗi cười của khán giả kéo dài đến 11, 12 giờ đêm tuy kịch V.D. Duy vắng mặt những tay hè Tùng Lâm, Xuân Phát, Khả Năng...

Thành phần diễn viên của ban kịch V.D. Duy đa số là người Bắc, và đa số cũng diễn độc quyền :

— Vũ Đức Duy

cùng vợ và 3 cháu (bé Thảo lòn nhất vẫn xuất hiện với bố trên sân khấu). Hiện nay đã 53 tuổi, đã hoạt động kịch nghệ từ 35 năm nay, dâng người khỏe mạnh trẻ trung vì bên cạnh cái món giải trí sáu chưởng của Kim Dung, ông rất ham thích sport và ngày nào cũng đợt tennis.

Hồi tưởng lại những ngày hoạt động xa xưa, ông cho biết :

— Tôi ham mê diễn kịch, viết kịch từ hồi còn đi học nhưng thời trẻ của tôi chỉ có bộ môn hát bài để tôi theo dõi và rút ra những nhận xét để tập tành mà thôi. Sau một thời gian hát hổn làm vui công qua các Liên khu của thời với Phạm Duy, Kim Tiêu, v.v. năm

1940 tôi về Huế dạy học và nhờ vở kịch «Cha con» tôi tập cho học trò tôi diễn. Ông thân của tôi mời để sang bèn cái quan niệm cổ truyền là «Xướng ca vô loài» và tôi là tôi đi đúng con đường tôi chọn. Văn nghệ cũng có tác dụng bày tỏ lâm chấn anh. Ngày nay có lúc nào hồi tưởng lại những gian lao cực nhọc trên con đường hoạt động của mình tôi thấy ít nhút nhát nhám mỉm cũng thấy mình đã làm theo điều mình thích.

Một thời gian, VĐD đã làm giáo sư ban kịch nghệ tại trường QGÂN và trong thời còn theo học ở trường Thành Long Hà Nội khoảng 1934, 35 (học với Nhất Linh, Võ Nguyên Giáp) ông cho biết rất say mê kịch của Đoàn Phú Tứ :

Xem xong vở «Ghen» của Đoàn Phú Tứ và về xem lại moi biết vở này phỏng tác theo vở «Jalousse» của Lachiri tôi càng phục D.P.Tứ hơn. Người phỏng tác đã làm vở kịch «sóng» hơn, vượt hẳn bản chính.

#### Chủ trương: Kịch vui và xây dựng nhẹ nhàng

Vở kịch đầu tiên của ban Vũ Đức Duy là vở «tội ác và hình phạt» diễn trên vò tuyến truyền hình vào khoảng năm 65. Tiếp theo là những vở : Người tài xế trong đợt trình bày những ngộ nhận buồn cười của gia đình một ông quan lý nông trại đối với ông chủ trẻ (La thoại Tân thủ diễn) giả dạng đến làm tài xế trong nhà; hay một vở khác La thoại Tân vẫn thủ vai một ông triệu phú giả dạng người làm công nhân nàn v.v... Kết cục của vở kịch đúng với sự tiên đoán của khán giả (nhờ biết sự giả dạng ngay từ mở màn) nhưng ông trưởng ban đã nói rõ về những sự đột biến đã lôi kéo được sự theo dõi của khán giả từ đầu chí cuối vở kịch :

— Hình như mình phải đưa khán giả một tí về những diễn biến đưa đến cái kết cục dễ đoán là ông chủ giả dạng sẽ hỏi cười cô con gái ngoan hiền. Phải nói là những đột biến, ví dụ như đoạn suýt chui nữa thì ông chủ rơi mặt nạ.

— Ông quan niệm thế nào về sự khác biệt giữa hai kịch, bi

kịch ? Kịch bình dân dễ dãi và kịch «cao» ?

— Chúng tôi không chủ trương loại kịch thanh khốc nhiều quá (ông trưởng ban V.D. Duy cười nhẹ) đời đã buồn quá nghe thấy càng buồn thêm phải không anh? Lại không phải là loại farce gồm những màn chọc cười. Loại này cũng thể nói lên được một ngữ ý xây dựng, tuyên truyền nào đó nhưng tôi chọn lối Comédie, lé-gère, dí dỏm, vui vẻ nhưng gai ghém được một chủ đề xây dựng hơn. Ngày nay trên màn ảnh nhỏ, loại bi kịch diễn tă một thảm trạng nội tâm chẳng hạn, có kết cấu hết sức đồ sộ và mạch lạc thi không được khán giả tán thưởng lắm. Có thể đây là loại kịch «cao» như anh muốn nói nhưng lại xa lạ với tầm mức thường thức của đa số khán giả.

Sau đó, ông phân biệt 2 loại soạn giả kịch. Thứ nhất là loại soạn giả chủ quan thì trong kịch bản của họ, bất cứ một nhân vật nào cũng có thể hoặc lấy con người của tác giả. Kết quả là một nhân vật có vai trò thấp trong vở kịch như một ông lái đò, một bà chủ quán tầm thường v.v.. đều có nói những ngôn ngữ hết sức văn hoa và triết lý. Trái lại :

Tôi theo khuynh hướng kinh quan nghĩa là mỗi nhân vật tôi chỉ cho họ nói những ngôn ngữ đúng với cái giới, cái thành phần xã hội bao hàm vai trò của họ. Điều này làm kịch gần với đời sống hơn : 1 ông xích lô khó có thể nói cả tràng triết lý.. Còn trong trường hợp của ông chủ La thoại Tân, giả dạng người tài xế thi tôi sắp xếp một dịp cho vai này hé một chút con người trí thức của nó, Đó là đoạn tài xế «La thoại Tân» sửa nhẹ có chủ kinh kiệu và cách đọc cái tên nhà văn Camus đúng với giọng Tày.

Đến đây ông trưởng ban chợp khẽ giọng lại như tâm sự :

— Nhờ kinh nghiệm sống tôi mới viết được khán quan như thế anh à. Viết kịch thật ra khó lắm, anh cũng thấy hiện nay có rất ít kịch tác già và kịch bẩn ? Ban kịch lại nhiều quá. Hình như đó là tình trạng chung của lãnh vực văn nghệ nước mình : khó tiến mạnh vì tự do đa chít thi rất thành công, như một

**Diễn viên và diễn viên giỏi :**  
Hỏi về sự quan trọng của diễn viên trong lãnh vực kịch, ông trưởng ban giải thích cẩn kẽ về thuật «đo ni đóng giày».

— Minh phải chú ý vào cá tính của mỗi kịch sĩ mỗi diễn viên để viết kịch thì khi trình diễn mới thành công. Đóng một vai hợp với con người mình thì người diễn mới thầy thích thú diễn xuất thần được. Làm sao giao cho cô Bich Thủy 1 vai trầm tư giờ nua được?

— Ông quan niệm thế nào về một diễn viên xuất sắc ?

— Đầu tiên phải có khiếu. Sau đó có thể đóng được cả hai vai bi và hài. Như cô Kim Cương chẳng hạn, vai bi lụy thi nổi tiếng rồi và khi qua vai khôi hài cô cũng thành công vì cô biết nói những câu hài hước một cách hết sức duyên dáng

— Mẫu tinh túng nào thì có thể đi theo nghề kịch được ?

— Cứ nhìn một đám trẻ con ngồi xem Hùng Cường Mai Lệ Huyền hát nhạc kịch động trên ti vi, đứa này bắt chước lúc lắc giống ngay thì có «khiếu đấy». Nhiều đứa trẻ khác ngồi xem kịch đưa ra những nhận xét tế nhị đến tôi cũng phải giật mình.

**Thoại kịch và cải lương, ciné**  
Đầu tiên, ông trưởng ban Vũ Đức Duy nêu ra sự khác biệt gữa kết cấu (Composition) kịch và kết cấu cải lương. Kịch sân khấu hay bất cứ loại kịch nào ở đâu cũng chỉ gói ghém trong những éo le, mâu thuẫn (ví dụ : một mối tình tam giác). Đó là hiện tượng bình cũ rượu mới. (Kết cấu cũ, diễn tiến mới) có cả ở kịch nghệ của các nước ngoài, như kịch của Pháp, Ý ngày nay vẫn chưa ra khỏi những quy tắc của kịch Hy Lạp thời xưa. Nhưng :

— Thoại kịch khác cải lương ở chỗ sau những đoạn bi ai, than vãn không nối liền những bài vọng cổ, xàng xê, lý con sáo v.v.. Đó cũng là điểm thoại kịch thu hút được giới ưa ca nhạc. Về văn chương ngôn ngữ thì thoại kịch cũng chịu ảnh hưởng của văn chương cải lương nhiều lắm. Nên về kịch sân khấu, đại nhạc hội, tôi viết những vở kịch dễ dãi một chút thi rất thành công, như một

đạo các vở «Thiện ác», «Bà mẹ què» đạt đến 600-700 reprises (diễn lại) ở các kỳ đại nhạc hội qua các tỉnh.

— Ông có dự định gì cho ngành thoại kịch không?

— Có chứ anh. Tôi đang chú ý hướng dẫn lớp diễn viên trẻ như Phan Khánh Lan, Hoàng Thiện, v.v.. Và muốn tìm một sân khấu riêng cho thoại kịch. Việc này khó lắm vì cải lương bao gồm cả ca, vũ, nhạc nên cảm quan khán giả đã quen rồi trong khi kịch không nuôi sống được kịch sĩ.

Bắt tay từ già, ông Vũ Đức Duy cho biết:

— Nói vậy chư hiện nay tôi chỉ sống về viết kịch, diễn kịch, không làm thêm nghề gì khác nên nghèo lắm, phải đi làm bằng taxi chứ có xe riêng gì đâu. Về Ciné, thì tôi sắp làm đạo diễn một phim vui, ngắn độ 1 giờ, đề chiếu Tết chơi.

### BÍCH THỦY :

liên kịch không khác ngoài đời

Trước hết phải nói đến sự erất ngại bị phỏng vấn vì sự trả lời bầy bối của Bích Thủy. Trong cuộc nói chuyện, vừa bạn bè, tiêu tí với 4 đứa con nhỏ, Bích Thủy không ngớt xua tay nhăn mặt để nghe vậy thôi, rồi anh dừng viết và, dừng ghi và nghe anh, có gì là bế tắc cuộc đời à v.v... » Nếu nhẽ bảo « chấp hành nghiêm chỉnh », những lời dặn dò của Bích Thủy thì chắc bài viết về BT chỉ còn là một bài tả cảnh về cầu nhà gỗ màu nâu, trần thiết hết sít xinh xắn ở gần cầu Thị Nghé của gia đình kịch sĩ trẻ này (chỗ Bích Thủy là một bác sĩ quân y thứ y). Đó là chưa nói cứ phải trong 10 câu hỏi thì mới được Bích Thủy trả lời thẳng và trọn vẹn cho 1 câu. Đó là những câu sau này chắc hồn hồn hè gi, nhưng mà anh viết vừa vừa thời nghe».

Bích Thủy làm sứ và có nhiều người cho rằng cô diễn kịch trên sân khấu và sống ngoại đời không khác nhau bao nhiêu và «tôi cũng thấy vậy đó». Nhà báo nhắc ngay một cử chỉ hết sức tự nhiên (đã làm nhiều khán giả đực rụa thích phát...) của BT trong vở kịch «Người khách lạ». Đó là lúc BT đóng vai một cô gái cầu giận vì bị vỡ cái mộng làm ai thực tế, nhưng khi bị La Thoại Tân lấy một cái

gương soi mặt đưa cho và bảo «cô hãy nhìn cô trong gương, trong lúc cô giận trông cô càng đẹp thêm», thi cô gái Bích Thủy bèn bén lên che mặt «a cái ông này kỳ ghê!». Nghe nhắc lại, cô kịch sĩ đã tròn mắt ngạc nhiên rõ i quay sang chỗ khác cười... bén lên.

Đáng lẽ theo ngành cải lương

Bích Thủy tên thật Trần B Thủy, lập gia đình năm 65. Số tuổi nói ra sẽ làm nhiều người trố mắt: sinh năm 1944. Là em ruột kỹ nữ Bích Sơn (gần đây không thấy xuất hiện ở show kịch V. Đ. Duy) và gọi nữ nghệ sĩ kỹ nữ Bích Thuận là má tuy thật ra là cháu ruột. Đã đóng một vai phim như Ngàn năm mây bay. Tuổi Đời Mươi nhưng hiện nay không có ý tham gia ngành điện ảnh nữa. Bích Thủy cũng đã từng ngâm thơ trên chương trình Tao Đàn của cố thi sĩ Đinh Hùng. Thêm cả hát, hay hòa ca với Duy Mỹ, ông vua tổ chức đại nhạc hội, cách đây vài năm.

Bích Thủy cho biết về cải duyên của cô với kịch nghệ:

— Ở ngoài Hà Nội vào tôi được má Bích Thuận cho đi học hát cải lương nhưng tôi học vất vả lắm vì tôi chỉ thích kịch, ngay từ thuở bé. Thấy có khiếu kịch tôi liền được má cho vào học quốc gia âm nhạc khoa kịch nghệ đầu tiên.

Năm 63 tôi tốt nghiệp và bắt đầu xuất hiện trong các ban kịch Bích Thuận, Hoa Lư của nhà văn Thanh Nam. Ở tivi, thi tôi đã diễn ở ban Bích Thuận, Vũ Đức Duy, Nhân Dân kịch đoàn, Tự Do. Diễn và hát ở đại nhạc hội nữa.

— Chị thích vai nào nhất? Trong vở kịch nào?

— Hình như là trong vở «Mẹ» của ai viết tôi quên rồi. Tôi thử vai một cô gái mèo lớn ở nhà quê thương một thằng bé bắt đẻ. Nhưng mà.. phải là những vai vui vẻ, trẻ trung hơi ngô ngáo một tí là tôi thích nhất.

Tự nghiên cứu và rất thuộc vai diễn

Nhà báo lại buỗi miệng hỏi một câu.. Không được hỏi:

— Chị thích đóng chung với ai nhất? Chị thấy ai diễn xuất sắc nhất?

— Trước, dung túng mấy câu như

vậy mà. Nói ra dễ mít lòng người này người nọ lắm.

Nhà báo phải trả lại vấn đề chuyên môn của kịch:

— Chị trau dồi nghệ thuật diễn xuất của mình như thế nào?

— Ở QGÂN tôi có học được một số lý thuyết căn bản. Rồi qua các lần diễn, càng ngày mình càng tự khám phá các động tác mới, khéo thích hợp với mỗi vai. Nhưng cũng nhờ năng khiếu hết anh a. Gần đây bạn với các cháu nhỏ mãi có khi nào tôi xem lại mình đang diễn thế nào đâu. Thêm điều này nữa, phải thuộc vai mới có tự tin, điều tự nhiên được. Ban kịch Vũ Đức Duy vẫn thường đưa trước bàn kịch cho diễn viên trước ngày thi hình nửa tháng, có thì giờ rộng rãi để xem bao quát và nghiêm túc diễn vai của mình.

— Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu...?

— Tôi xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu cải lương chứ đâu phải thoại kịch, gánh Bích Thuận đó.

Dám làm thầy dạy kịch không

Bích Thủy cho biết trường hợp có mời cô truyền lại kinh nghiệm diễn xuất cho các học viên kinh nghệ nhưng «đang luống cuống vì học viên thì lớn quá mà mà thi nhỏ xíu, chẳng oai phong chi nào cả.»

— Chị thấy hiện trạng của thị trường ra sao?

— Thời tôi không nói đâu. Nhưng hình như về nhân sự thì các nghệ sĩ cải lương sang đóng kịch nhau quá.

— Lúc rồi chị thích làm gì?

— Cũng thích xem ciné. Về sau tách tôi thì yếu tim nhưng thích chuyện ma, chuyện悬疑 lầm. À, tôi hay chọn áo màu màu tim đep chứ anh?

Bích Thủy cho biết là hiện cô không dự tính gì trong nghiệp và đời sống trong gia đình. Chỉ mong bình thường và thời đại sống đang rất dễ chịu và hạnh phúc. Bích Thủy nói thật như tư già:

— Tôi chỉ sợ một điều rất nhỏ đừng viết tôi mời nói à, sợ.. nhà tôi lập phòng thí nghiệm sau đó vẫn là trước sau hồi viết vừa vừa thời nha. Lần thi Bích Thủy nói giọng Nam vì giọng Bắc bình thường của



### LỜI THÚ TỘI CỦA MỘT ĐỨA CON HOANG

lúc ở nhà con nghĩ đời phải sống  
rất với vàng vì tuổi trẻ qua mau  
bởi con thấy bạn con trăm thằng chết  
toàn chết bờ chết bụi giữa gươm đao  
dẫu con đã khoác lén người áo trại  
đi làm nhặt nhơ thành phố đông người  
nhưng đâu biết một năm mười hai tháng  
một lần đi công tác chết như chơi  
bởi làm việc ăn nhàn đồng tiền để kiếm  
đời linh xui con sống với sống vàng  
những đêm khuya đê miệt mài chung hằng hưu  
cô ngờ đâu ngày hết sang mai  
nên tung khuya con rất lười thíc dậy  
rửa mặt đánh răng xe với bày hàng  
nhưng lúc đó con nuốt ngồi trong quán  
bên tách cà phê khói thuốc vón tan  
nên mười hai giờ trưa con rất lười xe với  
đòn hàng vể nõi hối đắm mắt, lung  
hoặc mưa đồ ướt mem như chuột lột  
lấy lột bùn sình đường phố dơ chân  
nhưng lúc đó con muốn nằm đồ giấc  
ngủ bình yên chờ em thức thật khuya  
con thầm nghĩ đồng tiền làm con khổ  
nên suốt lời con khinh bỉ tiền kia

ba yêu kính con vẫn thường đồ lôi  
chiến tranh làm con tán tận lương tâm  
quên gia đình trong những giờ nhàn rỗi  
Sống lồng lơ như con cá trong bùn  
nhưng con cá trong bùn vẫn còn sống  
nào biết gì đâu sự chết đang theo  
bởi trời phú nó không nghỉ ngơi  
vì là người con nghĩ mèo heo  
đời sống quý sống sao cho mẫn  
Tuổi trẻ là vàng chìm đáy biển sâu  
một mai già làm sao mò lây  
ôm đồng tiền mà nằm tiếc canh thâu

buổi chiều nay hồn dường như gió cuốn  
hức chân xiêu con xuống phố yêu đời  
con lạc lõng như lữ hành sa mạc  
người là người nhưng nào đâu nguồn vui  
đời sống, đồng tiền luôn sát cánh  
đeo riết trái tim đeo riết không rời  
khi xa nhà con mới thấy lè loi  
và đơn độc chống từng cơn gió bão  
Đôi khi oai oanh nhín cám nhín cháo  
kiếm một đồng tiền nghĩ cũng hụt hơi  
khi xa quê nhà con mới biết  
làm linh thú đê cực khổ trăm bề  
khi xa quê nhà con mới biết  
thương bà má già cẩm cui ngày đêm  
lầm lũa con không cưỡng lòng con được  
muốn khóc vì âm thanh bắt hiếu vang rền  
muốn khóc vì con không nhiều tiền lầm hạc  
tuổi trẻ hoại hư tuổi trẻ ngông cuồng  
con muốn trở lại từng đèn khuya xe vải  
bày hàng và trăm khóm nghìn cây  
miền đời sống con có tiền trang trải  
nhưng nhu cầu lặt vặt đang vây  
con không cần giàu nhưng con sợ đời  
bởi xã hội nay nghèo khó trảng tay  
không một ai xót thương và an ủi  
chỉ có những bái đầm rơi rớt mưa bão

— PHÙ SA LỘC  
Saigon tháng sáu 6/71

### VÔ TÌNH

Như dóa hoa còn ngậm sương đêm.  
giặc ngủ thăm giữa muôn lá khép.  
em đứng yên bên cạnh mặt trời.  
tóc xõa hồn nhiên.  
cơn sóng vỗ đời ta mệt đuổi.

Mưa trở về từ ngày hôm qua.  
mưa trở về từ muôn năm trước.  
dưới cơn hồng những ngón tay che,  
đỏ rực trái tim của quỉ.  
đi tự do rồi đó em ơi.

— ôi tự do ta đâu thể khóc.  
Em hát bằng ngôn ngữ hoa hồng.  
nở rộp đời con gái.

Cùng sáng nay quên mất mặt trời.  
ta chợt thấy đời môi mình héo.

PHẠM NGŨ YÊN

# CÁNH HOA CHÙM GÓI

Nguyên tác  
« THÔ TY HOA »  
của QUỲNH DAO

bản Việt văn  
LIÊU QUỐC NHĨ

(TIẾP THEO)

Đối với cha tôi có lẽ vì yêu quý em, nên sợ tôi sẽ hãi dời em, vì người sớm mang ám ảnh tôi là thằng sờ khanh mất dạy. Úc My, em đừng ngại, rồi cha sẽ từ từ hiểu được anh... Úc My, em đẹp quá.

— Anh đã làm rồi! Tôi nói — cha anh thương tôi cũng như tôi thương anh, đó chẳng qua chỉ là một sự ta thích bình thường, đó không là tình yêu.

— Thế làm sao mới gọi là tình yêu?

— Chẳng hạn như tôi dời voi Trung Đan, và Trung Đan đổi với tôi!

— Em đã làm lớn!

— Không, tôi không bao giờ làm!

— Thế thì em thật tình yêu hắn à?

— Chắc chắn như thế.

— Em cũng chắc là em không yêu tôi?

Tôi buồn bã nhìn hắn:

— Vâng, nhất định như vậy.

Hạo Hạo đàm đàm nhìn tôi, hơi thở hắn co vẻ dần dập, ngang đầu về sau, như rung may, hắn nói:

— Thôi được, nếu sự thật như vậy thì tôi không biết làm gì khác hơn, nhưng mà, Úc My, em có chắc là em không làm lần thứ?

— Vâng, không bao giờ.

— Thế thì tình yêu và tình bạn khác nhau ra sao?



Tôi nhìn thẳng vào Hạo Hạo nói:

— Không có anh, tôi vẫn sống được. Nhưng nếu không có Trung Đan... Tôi lắc đầu nước mắt đong trên mi — Thị cuộc đời, năm tháng sẽ biến thành... Tôi nói không thành tiếng — Để sự thật!

Hạo Hạo nâng cằm tôi lên, dùng khăn tay chùi đi những vết lệ, Đôi mắt đen nhạy của hắn không còn mang vẻ diệu cợt hăng ngày nữa mà lại tràn đầy vẻ thành khẩn tha thiết, hắn gật đầu nhẹ nhàng, khẽ thở dài:

— Phải chí những giọt nước mắt này vì tôi mà đổ xuống, Úc My, tôi vẫn thấy như có điều không phải, tôi nghĩ rằng em phải thuộc về tôi Chung ta giống nhau thế này, lại cùng bắn tanh, nhưng mà... ! Có lẽ tôi vẫn chưa đủ thành khẩn, Úc My, em có thể dành cho tôi những cơ hội khác không? Tôi không muốn mình làm kẻ thua cuộc.

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay Hạo Hạo nói:

— Hãy làm anh của tôi nhé? Hồi nào tôi giờ tôi không có anh chị em gì cả, lúc nào cũng mong mỏi có được người anh để thương yêu, bênh vực tôi.

Hạo Hạo nhảy xuống giường hắn nói: — Tôi không muốn làm anh cô. Bước ra khỏi cửa, hắn quay lại nhìn tôi nói — Tôi đã có em gái.

Nhin theo hắn bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Màn đêm đang tràn vào phòng bên ngoài, không trời xanh đặc. Bước xuống giường tập đi vài bước,

thật cảm ơn thuốc thang hiện đại, càng cảm ơn giáo sư La Nghị đã tìm cho tôi vị y sĩ giỏi. Chập chững bước về chiếc ghế đặt trước khung cửa, gió thu lành lạnh thoái nhẹ, khiến tôi cảm thấy có đơn, tiếng hát của Gia Gia từ vườn hoa vắng vắng :

Đó như xuân mộng không lâu đợi

Đi tựa mây trời không định nơi.

Mong rằng những câu trên không phải là viết về một đoạn tình, bằng không thi không phải là quá đau thương chàng? Nghĩ đến Trung Đan, Trung Đan... Đó cũng có thể là một giấc mộng đêm xuân? Cùng có thể là đám mây trời trôi mãi...

oo

Đêm dần đến, càng lúc trời càng khuya, không biết tôi đã ở ở trước song cửa bao lâu rồi, hôm nay là ngày thứ mấy? Trung Đan có giờ dạy ở tư gia nào chàng? Nếu có thì chàng sẽ về trễ lắm. Nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng trong phòng tôi, liệu chàng có bước vào chàng? Dù sao đi nữa tôi vẫn phải đợi!

Bỗn bề yên lặng, hình như cả nhà đều ngủ cả rồi. Tôi lắng tai nghe, tiếng côn trùng từ trong vườn hoa đang thi thầm, gió đêm xào xác trên ngọn cây, ngoài ra không còn tiếng gì khác. Đứng dậy, sương theo bờ tường tôi bước về hướng cửa, mở ra, rồi thò đầu nhìn sang phòng Trung Đan, không một ánh điện, chứng tỏ chàng chưa về nhà. Tại sao tôi không đến phòng chàng ngồi đợi? Nếu chàng thấy tôi là chiếc chân đau đớn để đợi chàng liệu chàng có còn giận tôi nữa không? Làm như thế tuy chạm tự ái, nhưng với tình yêu, tự ái còn có gì nữa đâu? Làm thế nào đi nữa tôi cũng phải gặp chàng, vì tôi mong mỏi phải giải thích cho chàng hiểu rõ.

Bản tình tôi nói là làm, thế là tôi bước ra khỏi phòng, cái cửa lại nương theo bờ tường bước về phía phòng của Trung Đan. Vẫn trái cửa, phòng mở, tôi bước vào tình hình ngát điện, nhưng trong đêm tối, một chiếc ghế đã chạm vào chân, khiến tôi vấp ngã đau đớn, ngồi trên nền gạch, tôi rèn khe khẽ, sự làm thức giấc những người trong nhà. Nhưng bỗng nhiên, tôi có một cảm giác lạ, trong phòng tối đèn nến, hình như có một cái gì? Tôi cảnh giác ngang đầu lên nệm, lúc ấy, một chiếc bóng phát qua trước mặt, đồng thời một thứ vải từ nào đó chạm nhẹ vào mặt tôi. Vậy đây là người đàn bà! Bỗng nhiên tôi hoảng hốt, trong phòng Trung Đan lại có người đàn bà? Một sự ngạc nhiên ngoại tri tưởng tượng, tôi hỏi lớn :

— Ai đó?

Sự thật ra, thi người con gái kia đã bước ra khỏi phòng. Cảnh cửa vẫn còn mờ toang. Ngay lúc tôi ao ước chạm vào mặt tôi thi người con gái đã lướt khỏi tôi và lọt vào chiếc hành lang tối om rồng. Vậy là cô ta là ai? Ma lại ở trong phòng tối một mình như vậy? Bà Nguội? Khởi Khởi? hay linh hồn trong khu rừng cay? Tôi bỗng rùng mình, con lạnh chạy

dài trên sống lưng, một lúc lâu ngồi bất động trên nền gạch, mắt tôi quen dần bóng tối, thấy rõ cách bài trí bàn ghế trong phòng. Sự bài trí này tôi đã quen thuộc từ lâu và tôi hăng háng rằng ngoài tôi ra không còn một ai vào đây nữa cả. Vịn tay vào ghế tôi đứng lên, cài lại cửa bên ngoài, xong tôi mới bước đến bàn học, bấm nút điện đèn bàn, ngồi xuống ghế. Trên phần nệm tựa của ghế hẫy còn ấm, như vậy người con gái lúc nay tôi bắt gặp không phải là quý, vì quý làm sao có hơi ấm? Như vậy cô ta là ai? Chắc chắn tám mươi phần trăm là Khởi Khởi, thế cô ta ở trong phòng tối om này để làm gì? Có phải để đợi Từ Trung Đan chàng? Mặt tôi bỗng nóng lên vì ghen.

Tôi cố độc ngồi dậy một lúc, bỗn bề yên tĩnh. Thư thả mở hộp tủ bên dưới bàn. Đôi mắt tôi như bị thu hút bởi 2 vật lạ, một món là chiếc mè đay deo ngực làm bằng thủy tinh hình cánh hoa, bên trên có treo một mảnh giấy nhỏ, với những hàng chữ kiều, tôi mang tấm giấy trên đến cạnh đèn, thấy trên ấy viết :

Mong em trong sáng như thủy tinh

Nhưng đừng già băng như vậy

Mong em huy hoàng như thủy tinh

Nhưng đừng lạnh lung như thế

Nét bút thật quen thuộc đối với tôi, tuy không có chữ ký bên dưới, tôi cũng biết tác giả của những giòng chữ này đó là Từ Trung Đan. Hiển nhiên, chiếc mè đay này là một tặng vật dùng để tặng cho một người, nhưng có lẽ người thụ nhận kia đã đem hoàn trả lại cho chủ nhân.

Ngoài chiếc mè đay ra bên trong hộp tủ còn một bức họa — Đó là ảnh của Khởi Khởi — Cặp chân mày nhỏ, đôi mắt sáng, chiếc cằm nhọn và mái tóc óng ả phủ vai. Bức họa thật truyền thần, thật tinh tế. Người đã đẹp mà nét vẽ còn đẹp hơn. Bên cạnh góc, chữ ký của Trung Đan bằng Anh ngữ và ngày tháng đề rõ. Vậy đây là bức họa đã treo một năm rồi. Lật ra phía sau, tôi thấy những hàng chữ:

Mong rằng một ngày

Auh sẽ về được né: cười của em

Mong rằng một ngày.

Em sẽ không còn u hoài cõi độc

Lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng bảo :

Chúc mừng cho em, em có biết không?

Bên cạnh đó, còn một hàng chữ nhỏ :

«Trung Đan họa ngày X tháng X năm X để chúc mừng ngày Khởi Khởi hết bệnh.

Tôi ngần ngại vài phút, rồi đóng mạnh hộp tủ lại khép kín tất cả bức tranh và chiếc mè đay trong ấy. Bấy giờ thì tôi có thể đoán chắc chiếc bóng người con gái ban nay là ai? — Khởi Khởi — À dem hoàn trả lại hai món quà này để thúc tỉnh kẻ hay thay lòng đồi dại? Hay là Trung

Đan sau khi theo đuổi mãi Khởi. Khởi không được rời mời quay sang tôi ? Tôi đâu thể nào cung Khởi. Khởi tranh cao thấp được, vì à đẹp, điềm đạm, qui phái và cao quý, tôi không có thể hơn được à ? Còn nếu bảo rằng Trung Đan chỉ yêu có một mình tôi thì đó không là quá khách quan hay sao ? Giữa tôi và Khởi Khởi, chàng sẽ chọn tôi và bỏ rơi người đẹp Khởi Khởi ? Hay đó là sự ngô nghê ? Ngô nhện vì không thể chinh phục được Khởi Khởi nên chàng đã đến với tôi ? Bao nhiêu ý nghĩ quanh quẩn nơi đầu.

Tôi đứng dậy, ngắm mình trong gương nhỏ. Mái tóc ngắn rối mù, nước da bánh mật, đôi mắt to nhưng không đen lầm — Như Trung Đan đã từng nói — Pha lẩn màu hổ phách. Đôi hàng lông mày dày, chiếc cằm cựu — Đó là khuôn mặt của tôi, một khuôn mặt của chú mèo. Ai lại có thể thương được người con gái có khuôn mặt như thế ?

Nhin vào gương, tôi lầm bầm :

— Nay Úc My, mày đứng có khùng, mày cầm thường, mồ côi lại con nít như thế mà mày vẫn tưởng là chàng yêu mày thật sao ?

Úp mặt gương xuống bàn, tôi vừa khóc vừa bước ra, chưa kịp mở cửa thi đã nghe thấy tiếng chân người đi ngoài hành lang. Trung Đan về rồi ! Cửa xịch mở, mặt tôi và chàng chạm nhau, vừa bước vào chàng đã nắm lấy tay tôi, sung sướng trong sự ngạc nhiên :

— Úc My ! Chân em đã lành rồi ư ?

Tôi gật đầu — Có thể đi được rồi.

— Vào đây ngồi đi em.

Tôi cứng cỏi — không, tôi muốn trở về phòng ngay.

— Úc My ! Giọng chàng thật nhỏ nhẹ — Em giận anh đấy à ? Anh đã hiểu tất cả rồi !

Chàng đã biết rõ ? Biết rõ gì chứ ? Trung Đan nâng mặt tôi lên chàng hỏi :

— Úc My, em làm sao thế ? Rồi chàng nhìn tôi dò xét, giọng nói trêu nèn nhẹ nhàng hơn : — Cho em hay, may nhờ anh chưa đến đỗi hờ đờ, nên chưa dọn khỏi nhà họ La. Chiều nay, Giáo sư La Nghị đã cùng anh nói chuyện, tuy chỉ vài lời nhưng tất cả đã được giải thích thỏa đáng.

— Thế ông ấy nói sao ?

— Giáo sư nói em thật dẽ thương, dẽ thương như đứa trẻ nít. Trong mắt ông, em không là thiếu nữ mười chín tuổi mà chỉ là đứa bé lên ba. Ông mong ước được đưa con như em, ngoài ra — Trung Đan bỗng ngang nói.

— Ngoài ra sao hở anh ?

Chàng nhìn tôi dò xét, chậm chậm nói :

— Ngoài ra Giáo sư cũng nói là ông không phản đối chuyện của chúng mình, ý ông muốn nói chuyện tình yêu đầy và Giáo sư cho rằng em lấy anh sẽ xứng hơn là lấy Hạo Hạo.

Chàng lại thở dài — Úc My, em còn giận anh

sao ? Hãy để bao nhiêu sự hiểu lầm tan rã. Úc My, anh yêu em !

Tôi muốn vùng thoát cái nắm tay của chàng. Nếu không có Khởi Khởi, có lẽ tôi đã ngã vào lòng chàng, nhưng làm sao có thể xoa mờ sự thật là chàng đã từng theo đuổi à ? Tôi chỉ là kẻ đến sau. Nếu chàng chinh phục được Khởi Khởi, liệu tôi có còn được chàng chú ý nữa chàng ? Quay đầu lại, nước mắt đang quanh quanh mi, tôi giận dữ, sụt sùi bão :

— Hãy buông tôi ra để tôi về phòng.

Nhưng chàng lại không buông mà còn nắm chặt hơn, nâng cẩm tôi lên chàng nhìn thẳng vào mắt :

— Úc My, chuyện gì nữa đó ?

Tôi lắc đầu :

— Em chỉ muốn trở về phòng.

— Em đang giận tôi, ghét tôi phải không ? Úc My, đừng nêu trách anh như vậy, anh làm sao chịu được hình ảnh của em trong lòng một người đàn ông khác. Trên phương diện tình cảm, anh công nhận anh là người ích kỷ, không muốn để em yêu một ai, dầu yêu chút chút, đó chẳng qua chỉ vì ghen, em có thể tha thứ cho anh không hở Úc My ?

Trên thực tế, tôi đã tha thứ sự ghen tuông của chàng, tha thứ cả sự ngô nghê, nhưng mà câu chuyện bây giờ lại khác rồi, vì bây giờ tôi đã ghen, lòng tự ái không cho phép tôi khuất phục. Giật tay ra khỏi tay chàng, tôi không nói một lời, bỏ đi về phía hành lang, vừa đi vừa tựa vào tường, bước chân lại chuetcha choạng nên chẳng mấy lúc Trung Đan đã bắt kịp. Có vẻ giận dữ, chàng nói :

— Úc My, sao em ngoan cố như vậy ? Tôi đã giải thích rành rẽ như vậy mà em vẫn chưa chịu hiểu sao ?

Tôi la nhỏ :

— Buông tôi ra !

— Không !

Tôi la lớn hơn.

— Buông tôi ra !

— Không !

— Buông tôi ra !

Lần này tôi la thật lớn, Trung Đan kéo mạnh chiếc chân đau làm tôi đứng không vững nên ngã仆 về phía chàng, trong lúc chưa lấy lại thăng bằng thì Trung Đan đã ôm chầm lấy tôi, môi chàng hồn mạnh trên môi tôi, cảm giác bị làm nhục khiến tôi chống trả, nhưng vì chàng ôm chặt quá, khiến tôi vùng vẩy không ra, tức giận tôi la lớn :

— Anh Trung Đan, anh là đàn ông, đừng đe hiếp tôi.

— Anh ức hiếp em à, chàng thật ngoan cố không buông tha tôi. Tại em cố chấp không chịu nghe ai nói cả, em thử nghĩ kỹ xem, tôi đã làm gì không phải với em đâu ?

— Anh về mà xem lại học tủ ở bàn sách anh thi biết !

— Thế trong ấy có gì ?

— Về xem thi biết !

— Em đi với tôi, nếu có chuyện hiểu lầm, chúng ta sẽ giải quyết ngay, chờ nếu để tình trạng như vậy kéo dài thêm ba bốn ngày nữa, có lẽ tôi điên mất.

— Tôi không đi !

— Em phải đi !

Tôi la lớn : — Em không muốn đi !

Một cánh cửa mở bùng ra. La Hạo Hạo mặc áo ngủ chạy đến đứng trước mặt chúng tôi, hắn ngáp một hơi dài, đoạn nói :

— Trời ơi ! Úc My, bộ cô gấp cướp hay sao mà la lớn thế ?

— Hừ ! — Trung Đan có vẻ khó chịu — Anh Hạo, tốt hơn anh nên trở về phòng đi đứng xia vò chuyện người !

Hạo Hạo giả vờ kinh ngạc, hắn nói :

— Ô ! Thế ra là anh giáo sư tư gia, anh đang dạy Úc My môn gì đấy ? Nhu đạo à ?

— Tôi bảo anh đừng xia vò anh có nghe không ? chuyện riêng giữa tôi và Úc My không liên hệ gì đến anh cả !

Hạo Hạo nhún vai :

— Nói chuyện ? Anh nói chuyện với Úc My sao có vẻ như diễn kịch thế ? Rồi hắn nhún đồng hồ nói — Bây giờ đã là mười hai giờ hai mươi lăm phút, chuyện ồn ào như vậy có thể để mai nói được chàng ? Nếu không cả nhà này sẽ bị chấn động hết đấy. Hắn ngừng lại rồi như đóng kịch Hạo Hạo khom người xuống, chia tay ra một cách lịch sự hắn nói :

— Mẫn tiếc thay, tôi có vinh hạnh được đưa cô về phòng chăng ? Có lẽ chân cô đã mỏi lắm rồi đấy.

Tôi đặt tay lên tay Hạo Hạo, nhưng đồng thời bàn tay của Trung Đan cũng đã đặt lên đáy, tinh hinh cùi vè khâm trương. Hạo Hạo quay người sang đối diện với Trung Đan, trong một lúc cả hai cùi vè hầm hì nhau, khói súng như luân quần đầu dây. Anh đèn từ cửa rời lên hai khuôn mặt : Trung Đan có vẻ thật giận dữ, trong khi Hạo Hạo lại bất bình, nét giận hiện lên mắt, hắn cười gằn giọng :

— Giáo sư tư gia, anh muốn dạy tôi học võ nữa à ?

Trung Đan run giọng :

— Tôi cho anh biết, tôi không thích thấy bộ mặt đồng kịch của anh nơi đây, đứng cao thiệp vào chuyện riêng của tôi và Úc My, bằng không...

— Bằng không thì sao ? Hạo Hạo khiêu khích.

— Bằng không tôi sẽ đánh gãy răng anh chứ sao. Trung Đan giận dữ hét lớn. Gương mặt chàng trắng bệch, mắt lộ ra, tôi chưa hề trông thấy lần nào chàng giận đến độ như thế. Trong khi Hạo Hạo vẫn giữ vẻ ung dung tự tại, hắn nháy mắt, chậm rãi nói :

— Đâu, anh thử xem ! Chuyện người khác thì tôi bô nặc, nhưng chuyện của Úc My tôi không thể không can thiệp, vì Úc My là khách của gia đình này, chờ đâu là gì của anh ? Giáo sư tư gia ! tôi thấy

đóng cờ vây xen vào chuyện người lầm nhé !

Tử Trung Đan trừng mắt thật lớn, hơi thở dồn dập, một lúc chàng gần từng chữ :

— Úc My là vị hôn thê của tôi.

— Ô !

Hạo Hạo liếc nhìn Trung Đan một lúc đoạn quay sang tôi hỏi :

— Có đúng vậy không hở Úc My ?

Trung Đan cũng nhìn tôi, chàng hỏi thúc :

— Hãy nói cho hắn biết đi em.

Tôi nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, mở miệng ra mà nói không thành tiếng. Thể hùng lồ giữa hai người khiến tôi căng thẳng, muốn tìm một phương cách để làm nguội không khí, nhưng trước cái nhìn như hối thúc, tôi hấp tấp :

— Tôi... tôi...

Trung Đan không chịu được, chàng quát :

— Úc My, em làm sao thế ?

Hạo Hạo cũng quát to :

— Úc My, em đừng sợ.

Trung Đan quay lại nhìn Hạo Hạo.

— Câm mồm lại đi.

Hạo Hạo cũng không vừa :

— Anh câm mồm đi !

« Bốp ! » Tôi nghe tiếng đánh nhau, trước mặt tôi rồi mới không biết là ai đã đập ai, chỉ biết họ đang quần thảo, hoảng hốt tôi la to, các cánh cửa hai bên xịch mở. Trước hết là chiếc đầu rồn bù của giáo sư La Nghị, rồi tiếng quát tháo của ông :

— Đùa giỡn gì nữa đấy, sao ồn quá vậy.

Chẳng mấy chốc, ông đã đứng trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy tôi, ông hối ngạc nhiên :

— Cũng lại là cô nữa hở Úc My ? Chân cõi lành rồi phải không ? Trách chí chẳng xảy ra chuyện ồn ào như vậy. Rồi quay sang hai chàng chiến sĩ vừa ngừng tay, ông nói :

— Bộ mấy người tính biếu điện võ thuật hả, về phòng ngay, đánh nhau không biết lựa chổ lựa giờ làm ồn cả người khác.

Trung Đan lạnh lùng nói với giáo sư La Nghị :

— Thưa ông, xin báo cho ông biết trước, là kè từ ngày mai, tôi sẽ không đảm nhận vai trò của giáo sư tư gia tại đây nữa, ông cứ kiểm người khác. Tôi sẽ dọn khỏi nhà này n gay ngày mai.

Nói xong, chàng qua y người lại muốn bước đi nhưng tiếng giáo sư La Nghị quát :

— Khoan ! Đứng lại Trung Đan ?

Trung Đan đứng lại. Tiếng giáo sư giận dữ :

— Anh không dạy rồi việc thi vào đại học của Úc My sẽ ra sao ? Ngày cậu trẻ tuổi, cậu có biết trách nhiệm là gì không ? Dù cậu có ngàn lý lẽ đi nữa, nếu cậu muốn dạy là dạy, không dạy là nghỉ, Úc My mà thi rớt đại học thi tôi đập cậu gãy cẳng nghe không ? Bộ nói muốn đi là đi dễ dàng như vậy sao ? Đó nói bậy !

(CÒN TIẾP)

# MỘT VÒNG THẾ GIỚI

IRAN

Cảnh huy hoàng tráng lệ giữa sa mạc

Cuối tuần lễ này các vị quốc khách khắp thế giới sẽ tụ về dự một buổi lễ huy hoàng kỷ niệm 2500 năm của Đế Quốc IRAN (ta thường gọi là Ba Tư, nhưng chư Ba Tư đã thuộc về lịch sử, nay tên chính thức của quốc gia là IRAN).

Buổi lễ sẽ được cử hành tại Persepolis, với phế tích của một đô thị cổ bậc nhất thế giới đã bị bỏ hoang từ 2300 năm nay, từ khi đại đế Alexander của Hy Lạp tàn phá thành phố này, cướp đi các chiến lợi phẩm trên 20 ngàn con lợn và 5000 lạc đà. Kẽm từ đó Persepolis chỉ còn tro troi những cột trụ đá cẩm thạch cao trên 30 thước, trên những nền cũ lâu dài bằng đá, tro vỡ giữa sa mạc cát nóng.

Nhưng trong tuần này, giữa đám cột đá tro troi đó, đã dựng lên những chiếc lều vĩ đại có gân may lạnh, và bên trong hoàn toàn dày đủ tiện nghi. Nhiều xa lộ được mở mới, khách sạn được dựng lên, và một phi trường được thiết lập, chưa hết, còn cả một sân cỏ (golf) được mở cho du khách Mỹ, Anh. Một kiến trúc sư chuyên về đồ án

phong cảnh người Pháp được mướn để lập nên một thành phố nhân tạo, có vườn cây, hồ nước phun, và một rừng thông nhỏ.

Cuộc lễ được cử hành để kỷ niệm 2500 năm ngày thành lập Đế Quốc Ba Tư. Trên miền đất cao gần 1500 thước trên mặt biển đó, cách đây 6000 năm đã có dân văn minh trú ngụ. Vào năm 550 trước Tây Lịch, nhà vua Cyrus, một nhà đại chính phục đã lập một đế quốc từ Tây Hồi kéo sang đến Ai Cập ở Phi Châu và Hy Lạp ở Âu Châu. Đế quốc này tan rã sau khi bị Alexander Đại Đế chinh phục.

Trong cuộc lễ vĩ đại tuần này, các quốc khách được mời tới gồm có các vị đế vương như vua Frederick xứ Đan Mạch, Hussein xứ Jordan, Hassan xứ Maroc các vị Thủ tướng TT Pháp Pompidou, Chủ tịch Nga Podgorny, T. Thủ tướng Nam Tư Tito, HK cựu Phó T. Thủ tướng Agnew chuyền viên di chuyển sỏi nước — và bà Nixon (không phải ông Nixon như số báo trước chúng tôi đã đoán lầm).

Mười «ngôi lều» được dựng lên, trong đó trang hoàng thảm Ba Tư, các bức trướng đỏ và cây đèn bằng pha lê, các bồn tắm bằng cẩm thạch và đồ đạc của thời Louis XV. Các quốc khách sẽ dự cơm trong một căn lều vĩ đại, mà thực phẩm sẽ do nhà hàng Maxim ở Paris cung cấp, trừ một tấn trứng cá Caviar hảo hạng của Ba Tư, trên bờ biển Caspienne.

Hoàng Hậu Ba Tư Farah sẽ đeo vương miện với số kim cương tối đa mà sức đeo nổi, với những

viên kim cương to bằng ngón tay cái.

Cảnh huy hoàng tráng lệ đó được diễn ra trong một xứ nghèo nàn, có 26 triệu ruồi dân mà theo cuốn thế Giới Á Rập của Nguyễn hiến Lê, trẻ con Ba Tư lên 45 tuổi đã phải đi làm xưởng dệt để khỏi chết đói vào những năm mất mùa, và ở thủ đô Teheran trước đây 10 năm, cứ 3 người thợ thì có một người thất nghiệp.

Một nhà trí thức ở thủ đô phê bình: «Đem xài» bao nhiêu tiền cho mấy chục vị Quốc khách sao không đem ra xài cho dân chúng? Một số người chống chính phủ đã bị bắt.

Có lẽ vì sợ bị dân phản đối nên lễ kỷ niệm này đáng lẽ cử hành từ năm 1962, là đúng năm thứ 2500, đã bị hoãn lại 9 năm qua, Iran cũng thực hiện được nhiều cải cách xã hội và chính trị.

## LIÊN HIỆP QUỐC

Ai thay thế U Thant?

Theo thường lệ mỗi năm đến ngày Thứ Ba của tuần lễ thứ ba tháng chín, Đại Hội Đồng LHQ bắt đầu họp phiên nhóm hàng năm. Và từ trên 10 năm nay, một vấn đề luôn luôn làm cho LHQ sôi động, đó là vấn đề cái ghế ngồi đại diện cho 700 triệu dân Trung Hoa, một phần tư dân số của nhân loại. Nhưng năm nay, vấn đề Trung Hoa ở LHQ sẽ có biến đổi lớn lao, ngoài ra lại còn chuyện ông U Thant sắp sửa từ nhiệm cần người thay thế.

Ai thay U Thant?

Nhiệm chức Tổng Thư Ký LHQ từ 1961 đến nay, U Thant là người giữ chức vụ này lâu nhất, và cũng là người da vàng đầu tiên. Sau 20 năm thành lập LHQ đã có 3 vị TTK là ông Trygve Lie, Day Hammarskjold và U Thant. Năm 1961, Nga Sô đã vận động bãi bỏ chức vụ TTK để thay thế vào đó

một Tam Đầu chép, như vậy dễ lũng đoạn hơn, nhưng Nga thất bại.

Trong tháng 10 này, U Thant nhất định từ chức sau 2 nhiệm kỳ gay gắt làm trung gian cho bao cuộc tranh chấp quốc tế, và ông đã tỏ ra là một người đóng đúng vai trò của mình. Vai trò của LHQ, theo U Thant quan niệm: «Dù Hiến chương LHQ có những lý tưởng cao cả, LHQ là một tổ chức rất thực tiễn và tròn túc, phần lớn chỉ đổi phòi các thực tại chính trị hơn là những khát vọng lý tưởng...» Mà quả thực vai trò của LHQ là như vậy. Cố ngoại trưởng Ấn Độ Menon đã nói: «khi Mỹ và Nga, thỏa hiệp với nhau được thì chẳng cần có LHQ, còn khi họ bất đồng ý kiến thì LHQ cũng chẳng làm được gì hết. Nay ngoài Nga Mỹ, còn có Trung Cộng ngấp nghé vô nữa.

Bây giờ U Thant quyết rời khỏi vai trò TTK, ai sẽ có triển vọng thay thế.

Hiện nay báo chí quốc tế nhận xét có mấy nhân vật sau đây:

Ông MAX JAKOBSON người Phần Lan, người từng ngỏ ý muốn vận động lấy chức TTK của LHQ, ông đã là đại diện thường trực của Phần Lan tại LHQ từ 1965 năm nay 48 tuổi, ông Jakobson vốn là một nhà báo, rồi bước vô ngần nh ngoại giao, ông chứng tỏ có khả năng, nhất là đi vận động thỏa hiệp hậu trường, thường tìm ra các công thức cho các ban quyết nghị được cả các phe chấp thuận, Jakobson lại được các xứ Phi Châu ủng hộ vì lập trường chống thực dân của ông.

Tôi nghe cho ông Jakobson là gốc Do thái. Các xứ Á Rập sẽ chống ông, do đó Nga và các xứ theo Nga sẽ khó chấp nhận, ngoài ra, LHQ đã có 2 vị TTK cũ người Bắc Âu rồi.

Ông ENDALKACHERO MAKONEN người đại diện xứ Ethiopia ở Bắc Phi Châu, nhậm chức đại sứ LHQ từ 1966, người da đen, đẹp trai, tốt nghiệp Đại học danh tiếng Oxford.

Makonnen có vẻ là một nhà ngoại giao mềm dẻo, trung lập và ham đọc sử. Dù là dân Phi Châu, ông lại khó được các xứ Phi Châu ủng hộ vì lập trường hơi thân Tây Phương.

Ông HAMILTON SHIRLEY AMERASINGHE đại diện Tích Lan tại Liên Hiệp Quốc, 58 tuổi và còn độc thân, theo đạo Phật ông vẫn cài một đóa hoa hồng tươi trên áo, rất chú ý ngắm quí bà quí cô. Tại LHQ ông là một tay tranh biện tài và dàn xếp cung khéo. Ông đã từng làm chủ tịch ủy ban tại LHQ.

Bà thủ tướng Tích Lan Bandaranaike đã gửi thư cho hết các hội viên LHQ xin ủng hộ ông Amerasinghe. Tuy nhiên Mỹ không tra ông này vì ông hơi thân Nga và ủng hộ khối Á Rập.

Ông KURT WALDHEIM. Một đại biểu của Áo ở LHQ, không vận động mạnh lấy chức TTK. Tuy nhiên nếu ông Max Jacobson thất bại, có thể các xứ Âu Châu sẽ ủng hộ Waldheim. Nhưng Nga lại ngại ông quá thân Tây Phương.

## NHẬT BẢN

Nửa thế kỷ làm Thiên Hoàng

Lên ngôi từ năm 1926 tới nay Hirohito là vị Thiên Hoàng đã trị vì nước Nhật trong những giờ phút bi thảm và huy hoàng nhất lịch sử xứ Phù Tang.

Dưới triều đại của ông, nước Nhật đã từng chiếm Cao Ly, Mãn Châu, xâm lăng Trung Quốc, 1937, gây chiến với Mỹ (1941) để hộ khát vùng Đông Nam Á rồi khuất phục đầu hàng trước hai quả bom nguyên tử tàn sát cả trăm ngàn sinh linh (1945).

Tuần qua có tin nói rằng Nhật Hoàng sắp thoái vị để nhường ngôi cho Đông Cung Thái Tử Akihito, năm nay 37 tuổi. Việc thoái vị chưa bao giờ được đặt ra trong lịch sử Nhật, nhưng lần này có thể sẽ xảy ra. Cũng như vụ Nhật Hoàng xuất ngoại, thăm viếng các quốc gia Âu và Mỹ Châu 18 ngày cuối tháng 9 vừa qua. Đây là lần đầu tiên một Thiên Hoàng xuất ngoại. Và là lần thứ hai đối với Hirohito.

Nhật Hoàng cũng hay coi tivi, với các màn ca kịch, tin tức và chương trình về khoa học. Mùa hè ngài cũng trồng một mảnh ruộng lúa trong hoàng cung và tự gặt lúa.

Buổi chiều Nhật Hoàng thường làm việc trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu về thảo mộc dưới đáy biển. Với tính cách khoa học già này, Nhật Hoàng được nhận làm

Năm 1921, Hirohito còn là một thái tử, 20 tuổi, ông đã sang viếng Âu Châu sáu tháng trên một chiếc thuyền Nhật. Đây là một kỷ niệm mà ngày nay ông vẫn còn ghi nhớ. Tại đảo Malta, giữa Địa Trung Hải ông được đi coi hát lần thứ nhất trong đời. Tại Gibraltar ông thắng một cuộc đua ngựa và lần đầu tiên được cầm tiền bỏ túi. Tại Paris ông đi xe điện ngầm lần thứ nhì, v.v. Ông ghi lại: «Tôi như con chim bị nhốt trong lồng lần đầu tiên được tự do»

Từ năm 1926, lên tức vị Thiên Hoàng, Hirohito không có mấy dịp ra khỏi khu Cấm Thành tại Tokyo, Trừ nhâa dịp ông đi sứ tầm thảo mộc ở bờ biển vịnh Sagami, vì Nhật hoàng cũng là một nhà thực vật học có tiếng, chuyên về thực vật dưới biển. Hiện nay Nhật Hoàng sống kinh niên trong một ngôi nhà nhỏ kiêu Tây Phương 15 phòng cùng với hoàng hậu Nagako, 68 tuổi. Ông không tới ngủ ở tòa Hoàng Thành mới cất, trị giá 36 triệu mỹ kim, xây cất năm 1968 sau khi hoàng thành cũ bị chiến tranh tàn phá.

Mỗi năm Nhật Hoàng xuất hiện trước công chúng hai lần: mùng 2 tháng giêng và 29 tháng tư — sinh nhật của ngài. Hồi 1969, có người định ám sát ngài nên sau đó mỗi khi xuất hiện Nhật Hoàng phải đứng sau tấm kính che đạn. Tháng trước, cũng có 1 thanh niên Nhật định biểu tình phản đối cuộc công du, nhưng khi vò Hoàng Thành họ lờ ngòi bị bắt hết.

Mỗi ngày Nhật Hoàng dậy sớm ăn sáng theo lối Tây phương, rồi tới làm việc ở Hoàng Cung mới. Tại đó ngài nghe các báo cáo, tiếp khách và ký giấy tờ. Một năm Nhật Hoàng ký khoảng 2500 giấy tờ.

Nhật Hoàng cũng hay coi tivi, với các màn ca kịch, tin tức và chương trình về khoa học. Mùa hè ngài cũng trồng một mảnh ruộng lúa trong hoàng cung và tự gặt lúa.

(Xem tiếp trang 55)

# KẾ / BẢN / MAU

nguyễn thụy long

1

Lão Tư thấy tâm thần mình trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Lão ngồi dựa lưng vào tường, hai chân choãi ra thoái mái, hai cánh tay bỏ xuôi. Tất cả những sợi gân trên thân thể lão Tư hình như bây giờ không còn sức co giãn, những sợi gân hoàn toàn nghỉ ngơi, chúng tự cho phép nhau. Cả đầu óc lão Tư cũng vạy nứa, cái khói óc của lão bây giờ cũng biếng lười, lêu bêu đâu đó. Lão Tư không còn nghĩ được một điều gì gãy gọn. Lão Tư có hăng trâm hăng ngàn việc phải nghĩ trong một ngày, nhưng bây giờ thì thôi rồi, khôi óc lão định công, bồn phận, sự lo lắng đều di chui chỗ khác.

Cái cảm giác lâng lâng, không hẳn là một giấc ngủ đưa lão Tư bay bổng, lão Tư không còn cái thần xác thối tha nữa, lão chỉ còn phần linh hồn thơm tho, phần linh hồn đó đang bay bổng tuyệt vời với những quả bóng màu sắc, những quả bóng nhẹ như bong bóng sà sòng. Xung quanh tâm thần thè thối tha của lão Tư bây giờ không còn những tiếng động ồn ào khó chịu nữa, những âm thanh thật vui tai âm thanh đó như tiếng khánh nhạc treo trên ngọn cây nêu đu đưa trước gió. Cả đến tiếng



kèn xe hơi GMC nhà binh Mỹ bây giờ cũng không làm lão Tư khó chịu chút nào.

Lão Tư mở he hé mắt, cả đến nhăn quan lão cũng đổi khác, lão biết trước mặt lão là con đường ngang hẹp, bên cạnh cửa Đông chí Gòn, xe cộ lắp nập suốt ngày, vậy mà bây giờ đường đó trở nên rộng rãi thênh thang, những xe những con người di chuyển trên ấy trở nên bênh cạnh vật trở nên kỳ quái, như ở một thế giới lung nào đó, thế giới hoạt họa đầy màu sắc.

Hăng trâm cặp giò đi qua mặt lão Tư, mũi giầy bóng lộn, những đôi dép Nhật, những đôi chân lấm lem, những bắp chân trắng nõn nà. Lão Tư thấy những cặp giò ấy trở nên dễ thương làm sao và cũng tức cười làm sao. Lão Tư mỉm cười, cười khan không dứt.

Những bước chân liên tiếp đi qua lão Tư không dứt và lão có cảm tưởng rằng chẳng bao giờ có thể dứt được, những bước chân nối tiếp nhau, vướng vào nhau như những mắt xích. Đó là sự hoạt, là sự sống. Có giây phút nào những bước chân ngừng đi, ngừng chạy nhảy trên trái đất này, lão tiếp nhau bắt tận từ hăng tì tì năm và con mồi,

Những bước chân đi mãi đi hoài mà không mòn trái đất, lão Tư trở nên lẩn thẩn, và lão tức cười, điều lẩn thẩn đó ám ảnh lão, pha lộn với ảo ảnh đang diễn ra trước mắt lão làm lão không thể ngừng cười khi chất ma túy trong người lão tan đi và lão trở lại với thực tế, nhưng lão không muốn cảm giác tuyệt vời đó tan đi chút nào hết, nó phải còn nguyên vẹn như lúc này, kéo dài mãi mãi, kéo dài không ngừng...

Nhung rồi một giấc ngủ đến với lão Tư, khi lão tỉnh dậy, lão thấy tĩnh táo, lão lại nhìn thấy con đường hẹp, dốc ở trước mặt, những xe cộ và những người di chuyển. Thành phố đã lên đèn.

Lão Tư vuông vai, lão ngáp một cái, luồn tay vào trong cap quần, cái túi tiền nhỏ xíu của lão vẫn còn đó. May quá, chira có một thằng ranh con nào lường mồi của lão cái túi tiền qui báu này, túi tiền có ba trăm bạc, ba trăm bạc lão phải mang về nhà cho vợ con.

Lão Tư bỗng thấy tức tối, lão chửi thề một câu:

— Đù mẹ.

Lão thấy người nhẹ đi sau câu chửi thề ấy, đáng lẽ ra lão phải hiểu rằng câu chửi thề ấy dành cho một sự tức tối chính đáng, đó là gia đình lão, cái gia đình chó đẻ, những của nợ lúc phúc. Nhưng đầu ta lão bây giờ khác trước, lão chửi đó, sự tức bức đó dành cho gia đình lão, nhưng tuyệt nhiên lão không ý thức như thế, lão chửi theo thói quen. Cũng là một thói quen chó đẻ.

Lão Tư uể oải đứng dậy, bây giờ người lão trở nên nhẹ nhõm, như một người bệnh vừa xông 1 nồi nước lá có pha dầm Khuynh Diệp. Lão nhìn xuống tay nát vết kim chích của mình, lão tìm ra nơi mà kim mới chích vào hồi chiều này một chút bong gân bần thiu còn dinh lại ở đó.

Lão Tư uể oải cất bước đi, bóng lão đồ xiêu xiêu trên vỉa hè hẹp, queo vào trong hẻm này một tí xiu thôi là tới cửa nhà của lão, cái con vợ hờ hám của lão, những đứa con lúc nhúc như rời bọ của lão. Đó chó đẻ. Lão Tư lại nỗi nóng lên rồi. Lão quyết định bước thẳng, không thể quay trở về nơi chó đẻ ấy khita có tại ba trăm bạc trong túi. Không thể làm một việc ngu xuẩn như thế được.

Lão Tư đi thẳng, lão Tư hoàn toàn quên vợ con, lòng nghĩ đến những thứ lão thích, một miếng để vui ba cái hột vịt lộn con thiệt bụi, chát nước ngọt trong cái hột vịt lộn ấy. Lão Tư bắt thêm, lão chảy nước miếng, lão hit hà và lão quên mẹ nó cả cái gọi là gia đình của lão. Hãy quên chúng nó đi. Một câu khuyên khích vô hình nào đó thôi thúc lão. A, con món bột chiên hột gà nóng hổi của thằng Ba Tầu chiên ở Ngã Sáu, ta phải ăn thêm một đĩa bột chiên ấy mới được.

Những thức ăn, hộp rượu để chờ đợi đã làm ngừng đi, ngừng chạy nhảy trên trái đất này, lão tiếp nhau bắt tận từ hăng tì tì năm và con mồi,

bực mình vì phải tránh quá nhiều xe cộ. Lão lại chửi thề. Thói quen của lão là chửi thề và phun nước miếng bậy, sau mỗi câu chửi lão lại khạc một cái, phun một bãi nước miếng.

Đủ hết các loại xe cộ đậu đầy ngã Sáu, những hàng quán đông đảo người ăn uống. Lão Tư bị mài bột chiên thơm thu hút, làm lão phải bước tới hàng bột chiên trước. Có một cái bàn trống, ta nhất định không để cho thằng cha nào tới đây ngồi chung bàn, lão Tư nghĩ bụng như vậy, ăn sẽ mất ngon khi nhìn thấy mặt một thằng chó đẻ nào đó trước mặt mình. Lão Tư dẹp bớt mấy cái ghế xếp lại, chỉ dành một cái ghế cho riêng mình. Lão ngồi xuống ghế, co một chân lên, một chân thả dưới đất. Mùi bột chiên thơm ngây làm lão Tư nuốt nước miếng hoài hoài. Đu con đì me cái giỗng Ba Tầu làm đồ ăn gi cũng thấy bắt thêm được.

Lão Tư khạc một tiếng, phun bãi nước miếng xuống đất mới lên tiếng:

— È, chú Ba, cho дĩa bột chiên hột gà coi, nhớ chiên bột thiệt cháy nhen.

Chú Ba Tần đứng sau chiếc xe bột chiên, trước mặt chú là cái chảo chiên bột khói nghi ngút, hai cánh tay gầy khẳng khiu thoán thoát đảo bột chiên, bột trắng được rắc nước cà chua bát đầu đỏ, rồi đổ xàm màu dần :

— Hầy à, một đĩa bột chiên hột gà...

— Chiên cháy bột.

— Chiên cháy bột.

Chú Ba Tầu nhắc lại lời dặn dò của lão Tư. Một thằng nhỏ mang một chén nhỏ tầu vị iều pha dấm ớt tới và một đũi đũa. Lão Tư lại cần thận dặn thằng nhỏ :

— May nói với ta mà cho tao mấy miếng cù kiệu nghe cưng.

Thằng nhỏ không chịu ý đến lời dặn dò của lão Tư, nó nhìn chiếc bàn chỉ có độc nhất một chiếc ghế lão Tư ngồi, chiếc bàn tròn còn rộng, có thể ba người khách nữa ngồi còn được. Những chiếc ghế đã được một bàn tay nào đó dẹp đi, nó định xếp ghế trở ra, lão Tư can lại :

— Đừng xếp ghế này.

— Cái bàn còn rộng mà, ba người nữa ngồi còn được.

Lão Tư trả nên khó tính :

— Tao không thích ai ngồi ăn trước mặt tao hết.

— Đầu có được, ông chỉ ăn có một đĩa mà ngồi hết cái bàn này...

— Tao ăn ba đĩa, tao có quyền ngồi hết cái bàn này, tao không thích thằng chó đẻ nào ngồi trước mặt tao hết, đì me, tao mua luôn mà mày. Tao nói thiệt thằng nào mà tới ngồi trước mặt tao đã con đì me nội.

Thằng nhỏ không thể cãi lý với lão Tư, nó nghĩ rằng lão Tư say rượu, lão có thể đậm lộn bậy

bà ở đây lầm, rồi linh tráng rời làm khó tia nó, chuyện đó thường xảy ra. Tia nó thường nói rằng phải nhẫn nhịn, nhất là nhẫn nhịn mấy ông cò, mình là các chủ mà...

Thằng nhỏ nuốt giận ra mang dĩa bột chiên thảy trước mặt lão Tư, nó hỏi với một câu :

— Ăn dĩa nứa không, làm luôn ?

Lão Tư la lên :

— Tại sao không có cù kiệu ?

— Hết rồi, còn đồ chua thôi...

— Đù mẹ mang ra đây.

Lão Tư lại phun một bã nước miếng. Miếng bột chiên dinh hột gà thơm nồng hôi nồng, nóng tê cả răng Lão Tư, lão Tư xịt xoạt ăn, ăn được nửa dĩa bột lão Tư mới nhớ rằng mình vẫn phải có miếng để đưa cay, lão lèn tiếng gọi hàng khô mực rót cho lão mười đòn, đé. Hớp để càng làm cho lão Tư thêm khoái khẩu, có vậy chớ, nếu lão mang số tiền này về nhà thì đâu lão có hưởng được giây phút sung sướng như thế này.

Lão Tư không còn nghĩ đến hột vịt lộn nữa, lão nghĩ rằng mình nên ăn vài dĩa bột chiên hột gà cho khoái, ăn cho đã, rồi tối mai mình ăn hột vịt. Lão Tư lèn tiếng :

— Một dĩa hột gà chiên bột hứa, bột cháy...

Càng ăn lão Tư càng thấy ngon, lão ăn không

thèm ngang đầu lên, lão không nhìn ngó ai, có lẽ đâu mà nhìn. Xung quanh lão có đông người, cũng ăn nhậu như lão vậy. Tiếng xe gắn máy vỗ rộn ngay bên cạnh lão Tư, lão bực mình vì khói thuốc mù mịt, mùi khói xăng đến khó chịu, lão đã phải ngửi cả ngày rồi. Lão chuyên môn ngửi khói xăng chiếc xe xích lô của lão bao giờ không đi sau những chiếc xe có động cơ, hai buồng phô: lão mặc đèn vì khói cả hai chục mét trời nay. Hai chục năm trời nay lão Tư không khỏi Saigon, chiếc xe xích lô lão thuê ngày chỉ chạy quanh quẩn trong Saigon. Lão ngồi trên yên xe nát tới độ mắc bệnh trĩ lồi con trẽ mà lão vẫn không nói nghe được, vì lão có nghề gì đâu ngoài nghề xích lô.

Lão Tư cố gắng xua đuổi những chuyện và vứt nó ra khỏi đầu, lão cần phải thưởng thức trong cái ngọt của bột chiên, cái thú vị của hột đòn tẩm, lão đã uống tới baly để rồi, người lão bát bát ngất ngửa. Ngày xưa lão không nhậu dở như vậy, ngày xưa lão nhậu cả lit để mà không thèm thấy gì, lão tỉnh như không sau mỗi bữa nhậu với bà bè.

Những thằng bạn của lão Tư bây giờ ở đâu ? Lão Tư bỗng thấy buồn bã vô cùng.

(CÒN NỮA)

Đọc giả báo ĐỜI muôn có thêm  
1 tờ báo dấu tranh kịch liệt,  
chứi xá láng, mỗi tuần hãy mua :



- Tuần báo đổi lập không biết «rét» !
- Tờ báo bị nhiều oan trái nhất lịch sử nhưng vẫn quyết liệt vùng lên.
- Tờ báo bị phủ đầu Ròng nghi ngờ của Phó râu Kém nên bị tịch thu đều đéo.
- Mỗi tuần bạn hãy hỏi «kín» sập báo, tìm mua cho bằng được. Đọc Tin Vịt khoái thiên thu, cười chảy nước mắt, xót đau vạn đại.
- Chủ nhiệm, chủ bút TÚ KÉU

## ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

### KHOA HỌC

#### Những lưỡi rìu từ 3000 năm trước

Năm 1934, một Viện Bảo Tàng ở Hoa Thịnh Đốn mua được một lưỡi rìu cổ xưa. Các chuyên viên nhận xét, thấy có 2 lưỡi rìu trong đó thuộc vào đời Chu bên Tàu, tức là cách nay 3000 năm lận. Thế mà lịch sử nhân loại lại ghi «Thời Đại đồ sắt» chỉ bắt đầu ở Trung Hoa từ 600 năm trước Tây Lịch (tức là cách nay hơn 2500 năm) mà thôi. Vậy là rìu ?

Nam 1950, sau nhiều công nghiên cứu, các nhà khảo cổ nhận thấy rằng hai lưỡi rìu trên chứa rất nhiều chất kim loại Nickel, là chất thường có trong các thiền thạch rời xuống địa cầu. Họ càng tin tưởng hai lưỡi rìu từ 3000 năm trước đó được làm bằng kim loại rời xuống địa cầu, khi biết đó là những vật dụng chôn trong mộ của Khương Công (prince K'ang) đời nhà Chu. Ông hoàng khi chết hẳn phải chôn theo những thứ quý giá, nhất là những lưỡi rìu làm bằng sắt của «trời». (HẠ QUYỀN)

#### Một chú chồn lau máy

Một phòng thí nghiệm khoa học tại Illinois Hoa Kỳ vừa nhờ một chú chồn thân minh chưa đầy 4 tấc, lau dùm những ống nhỏ dài hơn 400 thước trong một cái máy nghiên vi đại.

Thay vì dùng một hệ thống hút bụi rất mắc tiền, nhà vật lý học Robert Sheldon người Anh, làm việc tại Illinois, đã đề nghị cơ sở trên dùng một chú chồn để lau máy. Họ mua một con chồn cái 35 Mỹ kim, đem về huấn luyện. Cú chồn ta được lập chạy qua những đoạn ống mà chiều dài tăng dần, mỗi lần chạy suốt xong lại được thưởng gan gà, đầu cá vv... để nhằm obap. Khi có thể cuộn qua được

hơn 400m ống, nàng chồn bắt đầu công tác «lau máy» thực thụ. Đầu tiên có dây nối với một loại chổi đặc biệt để quét máy, nàng chồn chạy qua máy rồi, cái chổi sẽ được kéo qua dọc các ống, và bụi bẩm đi hết !

Chồn ta thành công đã 7 lần, và các «công sự viên» của nàng muốn thưởng cho cô ta một ông bồ cũng loại chồn dễ nhiên. Nhưng họ còn chờ thời gian lâu máy chấn dứt đã. Vì nếu, cô chồn mà có bầu, thì cô sẽ không chui lọt qua máy được nữa !

(H.Q, trích dịch)

### Y HỌC

#### Bệnh «say xe» khi di chuyển

Bình thường, ai cũng rất thích du lịch. Nhưng có những người rất ít dám đi xa vì cứ bước chân lên xe, bất cứ loại nào, là họ bắt đầu «say». Say tàu thủy, say máy bay, và say cả khi đi xe hơi cửa lầu như trên 50% nhân loại đều bị «say» khi di chuyển, nào chóng mặt, buồn ngủ, đờ mờ hối, ôn lạnh và nhất là ói mửa.

Các BS cũng ít biết rõ về nguyên nhân của các thứ bệnh say xe. Theo bác sĩ Robert Clément trẻ con từ 3 tới 10 tuổi dễ bị «say» nhất là loại trẻ dễ bị kích thích (Hay giận, hay lo, nhát gan...). Chúng thường bị các bệnh về bộ máy tiêu hóa mà mệt khi chưa được khởi dậy, chúng sẽ đỡ «say» xe rất nhiều.

Tuy ít rõ về nguyên nhân của các chứng say xe, các bác sĩ lại đưa ra khá nhiều phương cách để phòng mà kết quả được bảo đảm tới 90% :

Khi đi tàu thủy, muôn khởi say bạn hãy ngồi vào khoang giữa, tránh mùi dầu máy, đừng hút thuốc, uống cà phê hoặc nói chuyện về bệnh hoạn gì cả. Bác sĩ Navarreune còn khuyên bạn nên mặc quần áo rộng, và tìm một đích xa mà nhìn.

Khi đi tàu bay, nên hút thở theo nhịp chậm và đều. Và nếu rất dễ bị say, thi cách tốt nhất là bạn nên mua một viên thuốc loại chống say sóng mà uống !

(Hạ Quyền)

**Chị em ta và mùa bầu cử !**

Xuống đường ! xuống đường !  
Saigon, Huế, Qui Nhơn, Đà Nẵng, Nha  
Trang xuống đường khắp nơi.

Phe tranh đấu nhất định  
thua đủ chống độc diễn 3-10.

Phía SVHS, Phé Linh, vài phà  
sư, Mục sư, Linh mục xuống đường  
hít lựu đạn cay là điều tự nguyện !  
Cảnh sát chìm, nồi đi dẹp biều tình  
cũng mệt nhọc phờ râu, thức đêm  
thức ngày là điều bắt buộc phải thi  
hành phận sự, nhà báo ăn đòn, ngửi  
hở cay là vì nghề nghiệp... Nhưng  
có một số người hổng có phận sự



**Lễ Nghĩa Liêm Sỉ  
CÒN  
Việt Nam  
CÒN**

giết mà cũng làm đại nạn bởi các  
vụ độc diễn và xuống đường chống  
độc diễn đó là giới chị em ta vậy.

Tội tình thay, suốt ngày đêm  
chỉ biết bất bạo động, thủ thế cóc  
cần tranh đấu với ai, mà hiện cũng  
chết lèt chết xuống.

Số là Saigon gần đây bỗng có  
cái nạn đốt xe Mỹ. Các SVHS  
tranh đấu khoái đốt xe Mỹ, tim Mỹ  
mà oanh cháy cò cò, nên người Mỹ  
bèn được lệnh cấm ra đường, cấm đi chơi. Suốt ngày đêm cấm  
trại 100 o/o.

Các chị em ta mǎn việc ở các  
bar đường Nguyễn Văn Thoại, Tự  
Do, Nguyễn Huệ v.v., mà không  
có khách Mỹ thi đúng là như cá  
không có nước.

Con đường Tự Do, Nguyễn Văn  
Thoại về đêm đèn xanh đèn đỏ,  
âm nhạc loạn cuồng, chị em ta  
đang lái hơi chào đón các khách  
biển định sang chơi, nay vì Mỹ  
cấm trại nên bỗng tắt cả đèn...  
thất nghiệp. Các con đường trên  
bỗng nhiên tối thui vắng vẻ và  
lạnh lùng các sờ nách ba đóng  
cửa im im, hay mở cửa hé hé !

Các chị em ta kẻ đứng người  
ngồi, núi đồi thốn thận, chờ  
ngóng mãi mà chẳng thấy ma nào  
đến hỏi thăm.

Đói dài dài, chị em ta bèn đi  
bắt khách lè, nhấm nháp cho qua  
cơn bĩ cực.

Càng ngày càng dài dài, tiền  
nong cạn, chị em ta tức mình cũng  
xuống đường xuống cổng Trại Tân  
Sơn Nhất đòi «darling». Có chị em  
ta lại nóng lòng chửi loạn cà cào,  
chửi biều tình, chửi chính phủ,  
chửi cả MP (Quân Cảnh Mỹ).

Nghe đâu, chị em ta cũng sắp  
biều tình...cứ tưởng tượng cái cảnh  
một đoàn chị em ta trên rặng  
«dưới lá da» di biểu tình chống  
SVHS, Phé binh thì chắc phe tranh  
đấu ta thua to, thua to..

Nhìn các sự kiện thảm thiết  
trên, người thức thời không  
khỏi than thầm. Mai này rồi sao  
nhỉ ? vì việc sẽ đến đã gần đến. Số  
quân Mỹ rút khỏi Việt Nam ngày  
một gia tăng, tương lai chị em ta  
rồi sẽ ra sao đây, và rồi số phận 1  
lũ con lai, chúng lớn lên trong  
nhóe nhác bần hàn ! Ôi tương lai  
VN !!!.

(VÂN NGUYỄN)

## BAO CHÍ

### Ký giả và những cuộc xuống đường

Những ngày tháng gần đây, Sa-  
igon bỗng trở nên nghẹt thở không  
ngày nào mà dân chúng không nhô  
lộp vì khói cay.

Các tờ báo nào muốn độc giả  
chiều cõi, cũng phải có đầy đủ hình  
ảnh và bài tường thuật các vụ xuống  
đường, gay cấn, nghẹt thở, hấp dẫn.

Các vị Tổng thư ký tòa soạn bên  
làm một phát ra lệnh «tín» xuống  
đường tranh đấu number one. Và  
thế là bỗng dưng các ông ký giả  
phụ trách tin SVHS hay tin tranh  
đấu đang ngồi ngáp vật bỗng «lèm  
ào ào», rảng chạy để có tin lên 8 cột  
tô bối !

Thế nhưng, nghề nào cũng khổ,  
ký giả chạy tin mùa tranh đấu  
nay kêu trời than khổ, vì  
hình như cảnh sát độ này hòng  
muốn dân đọc báo tí nào.

### Ký giả đánh theo Ký giả

Mùa xuống đường tranh đấu  
chống độc diễn năm nay, Cảnh sát  
xài phi tinh và lựu đạn cay xì  
láng. Nghe nói lại có một loại bom  
hở cay mới viễn trợ rất tối tăm, xu  
đung tại chùa tĩnh hội Đà Nẵng, có  
vấn Mỹ phải tới tận nơi chỉ cách xu  
đung. Kết quả là sứ Meko phủ lị  
này bị Bunker đuổi về nước, các  
anh nhà báo Việt Nam và ngoại  
quốc, anh nào anh nấy cũng sợ  
hở cay ráng tim, xin lỗi hay múa  
ở chợ trời, một mặt nạ chống hở  
cay, mang kè kè bên mình, giống  
hết như bình bát của mấy nhà sú  
khát thực.

Nghe biều tình ở đâu lập tức  
ký giả nháo dở kiếm ăn ! Khô nỗi,  
Cảnh Sát lại hòng ưa nhà báo chụp  
hình kỷ niệm mình đang thấy lựu  
đạn cay, đang «mơ tròn» học sinh  
SV tí nào, bèn ngăn cản không cho  
chụp hình quay phim nữa.

Nhà báo vốn lì, nên dù Cảnh  
Sát không cho chụp hình cũng cứ  
nháy lia lịa. Mấy hôm trước, ở  
Đại học Xá Minh Mạng, 2 nhà báo  
Phi luật Tân bị phe ta «bè  
đồng» vì nói mà hổng chịu  
cứ quay phim mãi.

Một anh nhà báo ngoại quốc  
khai chụp hình một pha đấm đá ở  
Hà Nội, đang khi gay cấn bỗng  
chiếc máy hình bay vù  
đau mắt tiêu anh nhà báo mới qua  
VN này không thông hiểu tục lệ  
nước ta nên quay một vòng để  
tim mà không hiểu đồ nghề của  
nhà báo «bay» đi đâu ?

Tại Ánh Quang, chiều 1-10-71 một  
anh làm vô tuyến truyền hình  
Mỹ đi quay phim. Anh chàng  
quay một «Show» hấp dẫn «phe  
ta» đang đánh hội đồng một thanh  
niên. Thế là rẹt rẹt máy quay phim  
của anh bị hất tung lên. Tại Đà  
Nẵng, ngày 3-10 có Maria của UPI  
bị gặt mất máy hình trước cửa  
cửa. Số cõi này đen thui. Năm  
1970 có đã bị cảnh sát chém bόp cό<sup>2</sup>  
trước cửa Hà Viện nhân vụ Trần  
Ngọc Châu. Việt Nam ta vốn hiếu  
khách nên hay «nề nại» các nhà báo  
ngoại quốc. Còn đối với ký giả VN  
điều, ho hen. Thị cõi cần, bảo  
hồng nghe là phú lịt phor lién, mồi  
đay, còn có biện pháp Cảnh sát vớ  
dược may hình thi bồi mōr bō vào  
ông kính. Gi chữ bồi mōr bō vào  
ông kính thì nhà báo xin chào thua  
cứ còn nước mang ra tiệm rửa  
thôi chứ làm ăn gì được nữa !

Mời đây nhất, ký giả Ngô Vương  
Toại của Sóng Thần từ Saigon ra  
Huế quan sát bầu cử 3-10. Anh  
đang làm bồn phận. Trên ngực có  
mang dấu hiệu trung tâm tuyên cử  
trung ương (của thành quyền) thέ  
bảo chí đầy đủ. Nhưng vẫn bị Cảnh  
sát DC Huế tóm quát kỹ càng, làm  
như từ lòn tới bé. Ký giả Saigon  
chưa biết «Massage» là gì ! các vị  
đại cui Huế còn nói... «Ký giả đánh  
theo ký giả ! ôi ! đệ tú quyền !

### «Press» Bùa hộ mạng !

Bản về cái chuyện mặt nạ chống  
hở cay của các anh nhà báo cũng  
có nhiều chuyện cười ra nước mắt.

Số là nhà báo xài kέ «bửu bối»  
của đại cui. Thị làm sao mà rành,  
thế nên hôm trước, một anh nhà  
 báo Meko đi săn tin xuống đường ở  
Vạn Hạnh hầm hở mang «mặt nạ»  
nhào vào chụp hình cảnh oáu nhau,  
bỗng ngã ra cái «cõp» nằm  
là trời ; vì lý do : Mặt nạ bị hở  
hở cay luôn vào, ngopal thở tức  
khắc !

Mang mặt nạ chống hở cay may  
ta thi đờ được ngopal hơi, cay mặt

nhưng cũng ngắn vô cùng : Cảnh  
Sát mang mặt nạ nhà báo cũng  
mang mặt nạ nên đâm ra «ý trang»  
giống nhau như hét !

Thế là giữa đám hỗn loạn, phe  
tranh đấu nhiều khi cung xách dao,  
xách gậy rượt nhà báo chạy có cờ  
vì làm nhà báo là Cảnh Sát các anh  
nhà báo bèn nghĩ ra 1 kế : Dán chữ  
«Báo chí, Press» lên trên đầu mặt  
nạ ! ra cái điều «Em là nhà báo đây  
đừng oán em tội nghiệp em ! » Tuế  
nên mang mặt nạ thì giống heo, mà  
trên lại có dán bùa «Press», y hệt  
Trư Bát Giới có dán bùa của Tè  
Thiên đại Thánh trong truyện Tây  
Du.

Đó là không kể về phía Cảnh Sát,  
thấy mấy tên nhà báo có mặt nạ  
giống hệt mình bèn tức mình lấy  
dùi cui «đè nhẹ» cái cổp vào đầu  
mấy tên nhà báo tá hỏa tam tinh, !  
Mang mặt nạ thì làm sao nhìn thấy  
ở đằng sau gáy, nên chẳng biết ai  
mà đòn coi chỉ than trời mà trời  
lại cao.

### Nhà báo đi kích !

Để trường thuật tin cho đầy đủ  
hấp dẫn, một số ký giả đã không  
quán đi ngủ, đi kích ở các «ô»  
tranh đấu đều đều.

Tại chùa Ánh Quang, mỗi khi đánh  
hở sáp có phong tỏa, có xuống  
đường, nhà báo bèn lén  
chùa «tu» từ một đêm  
trước, chờ đợi đến sáng hôm sau  
cảnh sát phong tỏa thì làm sao mà  
vào.

Hôm họp «Quốc Dân Đại hội»  
ở dinh Quốc Khaech. Cảnh sát  
phong tỏa bốn bề. Trường con kiến  
cũng không qua nổi, thế mà báo  
chí vẫn có tin tức, đó là bởi các  
tên ký giả đã «xin phép vợ» ngủ ở  
dinh Quốc Khách từ tối 30/9 kia.

Máu nhà báo đã đổ, đầu nhà báo  
đã sưng nhưng điều sưng sướng  
nhất của họ là đã làm tròn bồn  
phận Thông tin dày đủ và chính  
xác nỗi và sôi đến độc giả thân  
mến của... bồ báo Sóng Thần.

(VÂN NGUYỄN)



## «Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu» tục gọi : «NHẤT ĐẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ»

Còn gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn  
có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng  
khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGҮ  
TỬU» tục gọi «NHẤT ĐẠ NGŨ GIAO  
SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu được tinh  
luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày  
âm dương (28 ngày dương và 21 ngày  
âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT  
mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu  
trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu  
lưng lúc nửa đêm vè sáng. Nhức mỏi các  
 khớp xương. Thận suy hay hư. Đàn ông  
liệt dương, đàn bà lạnh nhạt. Vợ chồng  
không thích chung chăn gối ! Những bậc  
lười tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo  
bị bít tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt,  
bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một  
ly nhỏ trước khi đi ngủ, quý vị hãy nằm  
lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng,  
lục phủ và giải khai 116 huyết đạo chính.  
từ ngón chân tới sợi lông. Do đó, thắt khíếu  
được linh mẫn và hoàn toàn khai thông.

Dùng trong bảy ngày trời, thuốc sẽ  
tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng,  
cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho  
tuổi già để... sống cho ra sống, hết cὸn  
buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị  
nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu tục gọi  
Nhất Đạ Ngũ Giao Sinh Lục Tử luôn luôn  
xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi  
của nó.

### TRÀ LỜI THƯ HỎI THUỐC :

— TR. V. TRỌNG (KBC : 3346/3) :  
Theo thư của ông, thì ông chỉ bị đau lưng,  
nhức mỏi các khớp xương, ông chỉ cần  
dùng một chai rượu là có thể hết đứt  
hoặc ít nhất cũng giảm bớt 80 phần trăm.

— CÔNG QUỐC HOA (PT) : Đã gửi toa  
chỉ dồn đến cô. Cô phải kiên nhẫn theo  
dùng lời dặn trong phần «Muốn có con».  
Lập gia đình đã 6 năm mà chưa con cái,  
diều đó thật đáng quan tâm. Mến chúc cô  
như ý.

— Ô.V.V CHÂU (Huế) : Theo như  
bệnh ông có lẽ thuộc loại Thấp Đặc hoặc  
Thấp Cốt. Hơn 20 năm qua uống nhiều  
thuốc không khỏi. Tôi sẽ tìm 1 toa thuốc  
đặc biệt và sẽ gửi ông sau. Ngày giờ, ông  
muốn uống Ngự Tưu trước khi cữ uống.

— BĂNG ĐÌNH (VDTG) : Cám ơn ông  
bài thơ tặng vịnh về «Ngự Tưu» :

Yêu đời : gầm lại thuốc chi bằng !  
Ngự Tưu thường dùng nội lực tăng  
Hạnh phúc lứa đôi tràn nhựa sống  
Gia đình vui vẻ hồn mùu xuân  
Thận suy, mệt mỏi, xương đau nhức  
Cơ thể rã rời liệt bán thân  
«Hàm lám vì sao» trừ diệt hàn  
Tâm hồn khoan khoái, khoẻ như thần

bà LY BỊCH VÂN

219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon



## BÊN MƯA NGÂU

truyện dài CUNG TÍCH BIỀN

278

### CHƯƠNG BA.

Dù sao ông Quận cũng đã tới đây với dung nhan một quan đầu huyện. Vả lại, ông đang cầm trên tay một cái micro nhỏ. Tiếng nói uyên bác như phát ra từ hòn râu quai non kia chứ không phải từ cái miệng ông.

Dân chúng cũng chú ý tới cái gì đã làm tiếng nói ông Quận lớn hơn, vẻ bất bình thường — hơn là chính họ chú ý ông Quận.

Đám cổ xanh nhảy nhụa vì sự lè lết của đám dân què. Một khống khí buồn nau bao trùm. Lúc đó ông Quận vẫn đứng trên chiếc ban lô thiền nói lớn tiếng, cẩn trọng nâng chiều những danh từ như Chủ nghĩa, Quốc Gia, Cộng sản, Tiến bộ. Đến nỗi có một người — Phi Lao — nghĩ rằng phải chẳng những danh từ kia đã mõi meo, nay ông Quận tận tinh mang ra hong gió và phơi nắng.

Một chị đàn bà, nói với người bạn bên cạnh: « Ông Quận có hòn râu quai non. Như Fay. » Người bạn nói lại:

279

« Chị có nghe gì không? Ông nói xa xôi quá. Tôi chưa lãnh giao và tuen. Bao giờ thì được lãnh? Anh Hai Hoàn nói những món đó Tỉnh đã phạt cho Quận từ hơn một tháng nay. »

Hai chị đàn bà nhìn nhau rồi lết về phía trước một chút, kéo theo dưới dùng quần hai tay là chún non — để lót ngồi. Ông Quận vang vọng:

« Mục đích của chính phủ là mang lại tự do và an cho toàn dân... »

« Con tôi đau bụng ỉ chảy từ hai hôm nay, chị đàn bà lại tiếp, «toi mang con ra trạm y tế xà, người ta cho thuốc xịt muối. Người ta nói chỉ có thuốc xịt muối của diệt trừ sốt rét là nhiều thôi. Muốn có thuốc đau bụng thì phải bỏ tiền mua. »

Chị đàn bà thứ nhất nhắc lại:

« Ông Quận có hòn râu quai non thật đẹp. Chết ông sinh ben Tây. Bà Quận con đẹp hơn nữa. Ông gái ông (Quận sinh viễn). »

Đột nhiên giữa bóng chiều xu vơ, tâm trí ngây dại của chị đàn bà kia quay về những gì liên hệ thíc với tới ông Quận. Chị một lần thấy ba Quận đi chợ cùng em con gái. Giữa đám côn người nói ham qua

280

mùa, bà Quận xuất hiện như một bà Chúa : tóc uốn, mặt phấn, môi son, cổ trắng trẻo, áo dài kim tuyến với ngực mấy chuỗi hột, tay đầm nữ trang, đeo hai đai tiền. Khi bấy giờ bốc lên cái mùi hôi của đám dân bà xập xê thì bà Quận mang mùi nước hoa tới, làm kính khiếp những đầu óc vốn chỉ nghe tiếng bà Quận đã bồn chồn. Giữa khi bọn đàn bà ở đây, nghe vú chảy dài xuống vì đời sống long đong — như vú một bầy chó cái, — thì bà Quận đã dùng một cái nút vú «còm măng» từ Saigon. Mỗi miệng bọn dân quê soi bói, đồn đãi đến thế là cùng.

Chị đàn bà lại nói với người bạn:

« Con gái ông Quận đẹp lâm. Người ta thanh cao. Mát dồi phấn. »

Bọn người mồi mêt đi tản mác vào các gian nhà kế cận nên sân cỏ thưa thớt, hai chị đàn bà lại tự động lết tới gần hòn, để nghe cho rõ — những điều mà dù có nghe rõ, họ cũng chẳng hiểu gì. Cuối cùng hai chị đàn bà như muốn chui xuống dưới gầm bàn có ông Quận đứng.

«.., tôi đã từng làm cách mạng chống thực dân, chống ngoại bang. Tôi cũng đã chống chính phủ nhưng sau vì tình tự dân tộc tôi về hợp tác... » Ông Quận vẫn gào thét.

Bây giờ một đám mây đen vụt dày từ chân trời, mỗi lúc lên cao, nát ra thành nhiều đám, trời đèn che kín nắng vàng. Gió thổi rao rao mạnh non. Tiếng nói ông Quận nhòa nhat và bay về phía đồng, trống nghĩa là phia có những đám mây non — cái thứ không hề can dự vào những danh từ như chế độ, tư tưởng, hay bất cứ gì của ông Quận.

Chị đàn bà thứ hai nói hối hoảng :

« Tôi phải về gấp. Con tôi mà dám mưa nứa thì có nước chôn nó thôi. »

Đất của làng ông Cả Nhấp chiếm hết. Muốn có một nấm mộ phải bỏ tiền ra mua lại của ông Xã trưởng. Hồi Tây cũng đâu có cực khổ thế này...

Chị đàn bà ngồi quanh, hối hận đã tới gần ông Quận quá, khó có thể chuồn em.

Chị đàn bà thứ nhất bạo miệng :

« Muốn về thì về đi. Bạn đàn ông còn tản mác đi ăn uống nứa là... »

Khi cơn mưa đồ xuồng phía xa, cái màn trắng mờ nhạt ngậm ngùi, thi vịn tài xế tự động lái chiếc xe màu xanh của ông Quận tới. Xe chạy một mạch từ đường xuống đám cỏ, rồi... đồ sát ngay chiếc ban lô thiền.

Đám người hui hắt, Có tiếng hát nào thổi họ trôi dậy. Có giọng nhạc nào tạo lại sinh khí? Dừng ai nghĩ tới chuyện «lên đường» trong giây phút này, ở đây chỉ còn lại cơn bão hoai cùng tận. Một giấc mơ nào lảng đãng dịu dàng — nếu ví von như thế để giải thích cái tình trạng tè liệt của đám đông.

Chiếc xe nằm đó, như một con ngựa giữa đám tàn quật — hay như một chiếc quan tài màu xanh: nó chờ về quận con người đầy hào khí một thời.

281

Chị đàn bà đi thoăn thoắt về phía hàng dậu thura : trong hàng dậu bày tré nít đang đá banh cùng nhau, nơi hàng hiên thanh niên ngồi tán gẫu, có anh gác súng lên đùi vẽ, bọn đàn ông ngồi nghe ngóng kẻ khác nói chuyện tiểu lâm. Mỗi khi nhân viên an ninh đi qua, bọn họ lại ngồi về tư thế đình đạc hơn, tai như lang nghe tiếng nói từ xa của ông Quận. Nếu nhân viên an ninh bảo họ ra ngoài bãi có thì bọn họ trả lời rằng: « ngồi đây vẫn nghe tiếng mi cà rô. »

Nơi các hàng quán xa hơn bọn người khác bắt đầu ăn nhau. Họ ăn mi và uống rượu đế. Thỉnh thoảng người có tư thế trong Phong Trào cách mạng quốc gia — nghĩa là những người có thể hái ra tiền — thi uống laude và nhâm cá tươi, hoặc khô mực. Họ ngồi vật vã cạnh chiếc bàn gỗ, đọc hàng hiên, dằng sau hè, gần cái tiệm hớt tóc, hay trên 1 tấm danh ngoài bãi giếng. Những chuyện trên trời dưới đất được bàn qua cãi lại. Họ thường nhae tới vị linh mục và những đặc ân ma vị linh mục ban phát cho các con chiên.

Đàn bà, thiếu nữ kín đáo hơn, họ len lén tới các quán xa, và — dĩ nhiên họ cũng tìm thức ăn.

Bọn dân quê làm lũ tặc nơi các thôn xóm, mỗi vài thang mời co một dịp ông Quận nói chuyện hay đoàn Văn nghệ diễn kịch; mọi dịp như the họ có co hội về chợ Ké. Chợ Ké là 1 thị trấn quyến rũ (dù thật ra ca khu chợ Ké vẫn chưa bằng một khu nhỏ nghèo nàn nhất của Đà Nẵng, Saigon) bọn họ mua một ít vật dụng, cá, đèn, đoi guốc, tam khán throe vai, có khi nồi niêu, gương lược và cuối cùng là họ phái... an một bữa cải mon àu « thành pho ». Buổi tối họ kề lại cho ba con lợn xóm nghe những sinh hoạt ban chiểu.

Cơn mưa đồ tới chậm và buồn. Tiếng rào rạt êm ấm từ xa đưa lại: một thứ nhạc của troi tươi trên các mài lá khô, nhưng bơ tre cháy nắng, đám ruộng đầy cỏ lả và rạ vàng. Thứ nhạc đó cũng đồ dẩm đám xuồng mặt nước con sông nhỏ, màn trang bàng qua chiếc cầu, cơn gió lồng vao trong, va... cuối cùng là đám người kia chim trong tiếng nhạc mưa.

Ông Quận ngồi trong xe. Người tài xế quay kieng lên. Hai anh cặn vệ ngồi quay mặt về phía sau, sung sướng giữa hai đùi vẽ, mặt mong ngóng con đường nhựa đầy bụi mưa trắng.

Xe ông Quận chạy chậm qua khu chợ Ké thì Cả Nhấp, Hai Kỳ, Bảy Diên danh xe chạy theo sau. Bọn họ không cần vận áo mưa. Hơn ai hết họ tỏ cho ông Quận biết họ có thể chịu đựng hơn thế nữa. Cả Nhấp có chiếc mồ bị lết cũ. Xe chạy chậm anh phái đạp phụ theo như thế anh ta bót lạnh. Cả Nhấp luôn cho tay vuốt màn nước phủ từ chân tóc xuống trần, bao quanh hai con mắt đỏ.

Cá bạn Cả Nhấp mong sao ông Quận động lòng cái cảnh bọn họ phải đạp xe dưới mưa. Người tài

đóng Quận nhìn vào kinh chiều hậu, biết ý cho xe chạy chậm. Vì thế, có túc, chiếc «mô-bi-lét» chết địch của Cả Nhấp vượt qua xe ông Quận. Xe Bảy Diên và Hai Ký cũng vượt lên đầu, trở thành đoàn xe hộ tống kỳ dị. Hai Ký nhìn xéo Cả Nhấp, tỏ vẻ hài lòng. Trong màn mưa, Cả Nhấp như một con vạc đêm lặn lội.

Vào bến xe, nơi ngã ba rẽ xuống chợ, ông Quận ra lệnh dừng xe. Đám dân chúng quanh đây đang đùa cợt bỗng trở về vị thế nghiêm chỉnh hơn: lặng lẽ, ngồi ngay ngắn, làm việc chính tề hay cúi đầu chào ông Quận. Mùi bánh «khoái» bốc lên từ một góc quán thơm ngát. Mùi mì thơm. Xe hàng đoàn dừng lại phía sau. Những chuyến xe xuyên Việt phong vụt qua rất nhanh. Tram Y Tế đông người: có ít ra là nam đứa trẻ chúc lở đầy dầu. Nữ dưới hò, phía sau trạm y tế, trong vắt, lá sen khoe lồng đèn và một vài nụ hoa đỏ rải rác.

Trời dứt mưa. Mùa chiều ấm, ông Quận rời xe đi vào trạm Y tế. Mọi chị đàn bà ngồi ngoài người cho con bú (thẳng tay ngậm một miếng thịt bầy nhầy) với đỡ thẳng bé cao hơn, chị cho cái vạt áo lem luốc cuộn ngực. Chị vận quần đen, đi chân trần, một chiếc nón lá đã cũ nèn cạnh. Ông Quận hỏi:

«Con chị đau gì?»  
«Dạ... con tôi chị đàn bà biến sắc, liếc nhìn Cả Nhấp. Chị chờ lệnh. Con chị đau gáy là do lịm Cả Nhấp nói ra. Ông Quận hỏi mạn:

«Đau gáy thì nói?»



### Cung Tích Biền nhán tin

Anh NGUYỄN KIM PHƯƠNG. Đã gửi Phương 02 quyền sách, theo thư. Thân ái thăm. Tôi bận quá.

Chuẩn úy PHAN VĂN TÂM (Pleiku): Thấy đã nhận được thư của Tâm. Sẽ hồi âm trong tuần Nhớ lâm.

Anh PHAN NHỰ THỦC (Quảng Ngãi NT); Gửi gấp tài liệu vào để soạn Nghĩa thực Chỉ Nam. Thân túc cả anh em.

Anh PHÙNG THANH CẨM (Ngân hàng phát triển Nông nghiệp Quảng Ngãi) cảm ơn anh đã cố thư thăm.

Anh NGUYỄN MINH NGHIÊN (Ty thông tin Bình Định) anh còn làm đỗ không? Em mất đia chỉ nhà anh rồi. Thứ lỗi. Anh cố gắng vào Sài Gòn chơi một chuyến. Gặp anh cho em đỡ nhớ.

Cô LÃ THỊ THU LAN (12/1 Phan Thành Giản Sài Gòn) Mời cô đến tọa soạn báo Đời để gặp em Tấn. Nhận là thư và nhận nhuận bút truyện ngắn (CTB).

NGUYỄN THỊ HOA DUNG và MẠC PHONG LAN (Bạc Liêu): Muốn gửi tiếp thư cũ gửi về địa chỉ tòa báo.

Chị đàn bà hốt hoảng:

«Là... nói ra cũng không có thuốc.»

Ông Quận quay về phía Cả Nhấp rồi lặng lẽ bước đi: Quan sát khu chợ, các gian hàng tạp hóa, tiệm vải, tiệm thuốc tây, quán ăn, nhà may. Ông Quận một ý nghĩ trong đầu óc «nên khai thác sự thịnh vượng tốt hơn là bắt các thương gia góp tiền về Quận».

Một giờ sau khi tiền đưa ông Quận ra về, nhiên là ông Quận có dặn dò nhiều điều - Cả Nhấp trả lại gấp người đàn bà. Thằng con mắt lè quát; như để rửa cái nhục:

«Ai xúi mụ sủa lung tung, nói nghe. Ông nhân lúc ông Quận về mày tính làm bẽ mặt tại ta hi Hả.»

Chị đàn bà cúi xuống thảm thương. Nếu có cá đuối thi chị dù quít đuôi sát vào... khac chí mìn con vật sợ hãi.

Hai Ký nói:

«Coi bộ con mẹ này Cộng Sản»

Bảy Diên quát lên:

«Về xã mà điều tra. Đem con mẹ về xã»

Hai Ký đánh xe một vòng quanh các hàng quán. Bọn người từ phương đã về hết. Lòng chợ vắng. Hai Ký là con hùm xám. Lá cái bóng đèn mang mìn họa đến. Là mối đe dọa mọi người.

Bảy Diên dừng xe, bước vào nhà Bốn Thủ. Đây nhiều nhàn vật quan trọng của Phong Trào cách mạng quốc gia đang có mặt, Bảy Diên chia ra mìn mìn giấy, nói với một người có chức phận:

(CÒN TIẾP)

# DÒNG ĐỜI

## VIÊN MÃN

Cuộc độc cử 3-10 đã đạt được kết quả thập phần viên mãn. Tỷ lệ phiếu hợp lệ ủng hộ liên danh chơi trò Dân Chủ suýt soát «chăm phần chăm». Dự luận trong nước bỗng xôn xao về các con số đó. Trung Tâm Thông Tin Tuyền Cử công bố. Báo chí ngoại quốc lại càng tỏ vẻ cảm phục hơn. Có tờ đã dám so sánh kết quả bầu cử 3-10 với các cuộc bầu cử trong chế độ độc tài Cộng Sản. Sự so sánh này chứng tỏ là Đông và Tây vẫn chưa gặp nhau, vì đông phương có một tâm thức dị kỳ lạ đời, trải qua bao thế kỷ đến nay vẫn không đổi đổi, Tây phương làm sao hiểu được?

Trong Đồng Đời tuần này, Độc Thủ chỉ xin bắn nhầm nhỏ về tinh thần đó, thay vì kết quả cuộc độc cử, vì kết quả tuy vẫn không ngọt gai xôn xao trong dư luận nhưng đã mất đi thời gian tính.

Từ ngàn đời, người phương đông hay nói rõ rằng người An nam ta vẫn chuộng sự toàn vẹn, tròn đầy, sung túc v.v... Có lẽ tinh thần này là do ảnh hưởng của cuộc sống ruộng đồng. Có rất nhiều phong tục Đông phương để cao sự viên mãn này. Như các ngày hội trăng rằm tại đồng quê Bắc Ninh, hội mùa gặt v.v.. Sự mềm chuộng trên đây này in sâu vào tâm hồn người Việt Nam và được thể hiện ra mọi lãnh vực: từ quan niệm thẩm mỹ, thi ca đến văn diction quốc, an dân.

Thê hện đầy đủ của tinh thần này trong lãnh vực chính trị là các triều đại quân chủ viên mãn không chỉ riêng giới hạn trong một không gian, nơi cung điện vua chúa uy nghi với lối kiến trúc chuông sự cân đối nhisp hàng hay bằng yếu tính của một chế độ quân chủ, quyền chủ tể là tuyệt đối vì Hoàng Đế cũng là đấng Thiên Tử, thê thiên hành đạo. Sự viên mãn còn diễn ra trong thời gian, «con vua rồi lại làm vua», cha truyền con nối thay nhau lên bệ trống trị vì thiên hạ.

Tinh thần viên mãn trong lãnh vực chính trị đó được cấu thành từ ngàn đời. Dù nền cộng hòa

đã được tuyên cáo từ năm 1956, Việt Nam không còn ông vua, nhưng tinh thần vua quan vẫn còn ngự trị. Không những mỗi người dân Việt Nam vẫn là một ông quan, mà vị tổng thống thời đệ Nhất Cộng hòa trong thực tế cũng vẫn chỉ là một ông vua, cũng có cả một triều đình với những phong thái rất quan lại, cũng có những bầy tôi cung kính thǎn phục, khi cáo lui bước đặt lùi đến độ làm vỡ lò lực bình qui giá. Ông tổng thống co quắc dân như những con dân, Tâm thức viễn mân trở nên hoàn toàn vô ý thức, đến nỗi vị tổng thống cảm thấy như mình có sứ mạng giống như ông vua thời quản chúa. Cho nên mới có từ ngữ «hy sinh», làm như việc tái cử tiếp tục mần tòng thống là một việc chẳng đáng dừng do sứ mệnh thiêng liêng thúc bách!

Hậu quả của tinh thần viên mãn đó trong các nước cộng hòa ở phương đông rất thê thảm: TT Lý thừa Văn bị lật đổ khỏi ngai tổng thống TT Phái chính Hy Lạp đầy QH sửa Hiến Pháp để tái cử TT thêm một nhiệm kỳ thứ 3, TT Diệm bị chết tức tưởi trong thiết vận xa M 113 v.v.. Nên công hòa của các nước Đông phương phải chăng chỉ thực sự xuất hiện đột ngột trong một khoảnh khắc biến cố nào đó để bồi bổ một tinh thần viên mãn vua chúa đang ngự trị?..

Trở lại kết quả cuộc bầu cử 3-10, tinh thần viên mãn đó thè hiện quá đầy đủ đến nỗi nhà báo Sức Mạnh phải phong tặng cho Trung tâm Thông Tin Tuyền Cử là kỳ quan thứ tám của thế giới! Mỗi chế độ có những sự việc chỉ được trình bày trong thực khi đã bị thời gian xưa đuổi vào sử xanh. Cuộc độc cử 3-10 ở trong trường hợp đó.

Nếu kết quả cuộc độc cử ngọt «chăm phần chăm» đó không làm một ai dị nghị thì báo chí phải chăng không cần phản chiếu được dư luận quần chúng nữa? Vì cứ làm bản phân loại các báo xuất bản ở Saigon hiện nay sẽ thấy rõ tỷ lệ «suýt soát» «chăm phần chăm» là tỷ lệ gì?

Không ai dại gì tự hóa thân thành một con đà điểu vùi mình xuống bãi cát sa mạc hoang vu để yên vui với một thực tại giả dối. Chừng nào An nam ta có ông lãnh tụ nhận chân sự thực và sẵn sàng dứt bỏ quyền hành thì lúc đó, mới được có một nền cộng hòa thực sự vậy...

ĐỘC THỦ





## trong vòng rào kẽm

VÔ PHỤ (TTK)

Hắn đứng vơ vẩn như một kẻ làm thơ ngoài đời. Kia là tưng rào kẽm. Hắn tiệm một ly rượu. Ly rượu ấy phải được đặt trên bàn, và bốn phía có gió mát, luồng gió tự do, không phải trong rào kẽm như thế này,

Nhưng họ không cho hắn đứng lâu.

Có tiếng thét lên, giọng của tên trung sĩ người miền Trung, dường như hắn gấp rất nhiều người như thế, ở đâu cũng làm ra vẻ quan trọng, ở đây thi đụng rồi, vì coi tù mà. Trước kia hắn ghét rào kẽm kinh khủng, thế mà hôm nay hắn bị nó vây chặt như đâm vào lớp da thịt, Ghép thì vướng phải ở đời như thế, mấy bà già trâu ở thôn quê từng bảo vậy.

Thà đái nước đái, bỏ đường vò uống cồn ngọt hơn uống nước ở cái cầu tiêu trong tù ở ngoài sau. Dời bộ lục nhúc, hăng mấy trăm mạng đi từng giọt nước làm sao được, còn hơn tù khổ sai chứ không phải là lính phạm kỷ luật. Lính đánh giặc đồ máu ở trận, bị kẹt nó hành như thế. Cho tôi ra trận lại đi. Đ. mẹ tụi VC, tui đánh, tui nổ mặt nhậu để chơi, ở đây chán thấy mẹ — Lời của anh Biệt Động Quân đao ngũ bị bắt, bên trái xâm minh chữ «Ôn Đèn Oán Trà».

Tay này chịu chơi. Đánh **Hà** Lào hay Campuchia gì đó, về tới đây, lờ quờ làm sao bị nấm ấp. Kẹt quá, tổ chức đánh bài, sọc dĩa trong nhà giam,

Hắn xoay lại cười với tên trung sĩ, cái nụ cười nửu miệng, cười nhếch mép, không phải để khinh hán với ý «than ôi ! nếu anh là kẻ biếu biết, anh thương tú tội hiếu tội tú chứ đâu hách địch thứ, anh ở ngoài đời anh là cái con c. gì ?»

Hắn không nghĩ thế, hắn cười như một cử chỉ tự nhiên, tề khhoa lấp chô trống rỗng lùng lùng trên miệng, trong tâm hồn.

Hắn dựa vào gốc Bồ đề, cố tình không nghe lời xua đuổi.

Các anh vô trong, tôi giờ rồi. Nói không biết nghe.

Nghé cái mẹ gì chó. Danh dự gì nữa với mấy thằng gác tù. Nó có biết tốt xấu là gì. Cầm ngon roi bằng kẽm gai cứ việc quất. Nếu nó biết sâu xa, chiến tranh minh do bọn ngoại quốc bày ra, nó đâu có làm thế. Dân mình còn ngu quá, tôi quá, khổ nạn và dã man hơn tất cả dân tộc trên thế giới. Một nhà trí thức chợt lèn lời nói đó, rồi lèn đi vào trong với mấy trán tên tù đang đứng, ngồi, nằm ẹp trong cái nhà như rạp hát bóng.

Có tội thì vào địa ngục, trần gian bày ra đó, cần gì phải chết mới xuống địa ngục.

Ngủ một chút cho khỏe đi, rồi chờ giờ sắp hàng lấy cơm.

Nghé nói buồi chiều điểm danh lại, có mấy thằng vạch rào kẽm trốn, làm sao nó ra được khi bè toàn kẽm gai và vách sắt ?

— Ấy nó biết biến. Con ruồi qua không lọt, chờ con người có trí óc, biết tìm cách qua lọt. Tìm cách khác mà.

— Em, mời vở hả ?

— Mới một ngày, Hắn trả lời ông sĩ quan hút bị bắt, có lẽ thiếu úy.

Một tên đầu trọc, như bộ xương di động, cầm cái lon sữa bò túi, xé lại gần hàn :

— Có ken không ?

— Không. Tôi không chơi thử đó.

— Có tiền cho vài trăm, kẹt quá.

Hắn vừa ở mộ trại khá sang nhà giam này. Hắn đã học được khá nhiều mánh lới của bọn tù nghè. Hắn quắc mắt :

— Tiều hả. Đói queo đây, tìm một cái không có. Tôi bạn với anh Hồ mà. Hồ Gia Định đó, biết không ?

Hồ là cọp của bọn tù khát nỗi. Cái tên hung thần ác sát đó, vò nhà lao nghe tựa kia thuật lại mới biết. Hồ ở Côn đảo mới về, đi linh lại, Đời trời nổi, rõ tuyệt luân, và nhiều tội ác khác.

Nghé nói bạn của Hồ, bọn tù giật về một phía, đi tan ra biến mất, duy còn thiếu úy hút nói :

— Hồi đó tôi thấy anh đi voi Hồ hoai, bên Gia Định.

— Ủ thì có đi chơi với ánh. Minh đòn em mà ! Hắn biết hắn nói dối. Với Hồ, hay với Hitler đi nữa, hắn có sợ gì đâu, hắn là nhà văn tự do, bỏ chiến tranh bỏ linh vê. Hắn không buồn nghĩ tới chiến tranh thảm khốc, rằng có nhiều kẻ chết trận, nhiều tên nỗi không còn linh, phải bắt con nít thêm. Nghé nói vùng quê Việt Cộng bat cá trẻ nhỏ đem về Bắc nuốt nồng để chờ lớn đem về Nam đánh nữa. Giặc con kéo dài, biết tối bao lâu. Chỉ còn chờ cỏ biển thành người cung cấp vào cuộc chiến mới đủ !

Mỗi ngày điểm danh, au nấm, chờ cơm, chờ tối ngủ, sáng chờ giờ mở cửa ra cho thấy trời đất một chút.

Hắn nghe lùi đui, Thẳng Biệt Động Quân đánh nhau rồi, tan thành mạt rỗ vào vách, đánh 2 cái cùi chỏ, máu mũi đồ ra.

Ở dang vách, gần đồng rác. Có mấy thằng lính khác, trái «bóng sò» nằm trên rác, dưới là nước đái đèn ngòm, bên cạnh là thùng phan. Nhìn cho rõ, rác rưởi, thùng phan nhà cửa vật dụng, xi măng và kẽm gai. Tất cả đều của Mỹ, của Nhật. Chiếc công sat mang trên tay cũng của US nữa. Tất cả, có lẽ an nước uống cũng vậy, cả nước đái nữa đều US sản xuất hết. Rồi, tôi mình nữa. Thoi thì cái gì cũng của thiên hạ, cái đời mình nó cũng tạo nên, lui đời mình mặc nó tới đâu tới. Cố giữ một điểm lương tâm của người Việt. Ất là điểm lương tâm này nó tốt đẹp hơn hết thảy, chắc chắn nó sạch sẽ và thành thiện lúc này, thoát được lúc này hơn là tất cả của người tạo nên đang bị ràng buộc.

Tiếng chìa khóa mở lách cách, tiếng giày xích sắt đập cửa kéo rồn rộn, có tiếng người người kêu :

— Ra lanh cơm. Mau lên.

Bọn tù đã chực sẵn, cầm lon sữa bò, hoặc ca nước bằng ny lông, thằng có bao ni lông lấy cơm, cái gì cũng có bán trong nhà giam này. Bán cắt cồ mỗ họng bọn tù nghèo.

Hắn ngồi bò gối thiêm thiếp vi bốn bề vách sắt, từ trần nhà và nóc cũng bằng sắt. Nặng nề và nóng như thiêu đốt, tất cả đều như kèm chặt, như bốc hơi, như chiếc nồi đồng hầm thịt người. Đúng là lò heo Chánh Hưng.

Có tiếng gọi kể hán :

— Anh khỏi lấy cơm, tôi lấy cho. Anh ký giả hả ? tôi khoái mà cha nội uầy làm. Ký giả phải ở tù để biết chó.

Hán cười :

— Phải, nếu không vào đây, vào mấy chỗ khác, tôi đâu biết là người ở tù nhiều hơn ở ngoài đời.

— Anh nói vậy còn sai ?

— Sao ? tôi nói thật chứ ?

— Người chết mẹ nó hết rồi, còn đâu mà đời với tù. Tự mình có phước làm mới ở đây, chứ không thì biết đâu «ách ừ» một tiếng rồi đời từ khuya ! Tôi đi Lào về ! thấy khiếp !

Nhưng anh khoái ở đây hơn à ?

— Ái mà tra giặc già. Tôi cũng không khoái, thật ra là nhờ vợ con, nếu không tới đâu thì tôi. Biết đâu giờ này mình ở ngoài đời lại sa chân vào chỗ khác. Ở tù thế rồi nhảm như mình đi trên hố bị sụp xuống không biết đâu mò mẫm, con đường toàn cạm bẫy ghê gớm quá anh hả ?

— Hừ, nghĩ ra thì vậy. Cái bọn sống vô tư, nghĩ nên đáng chất đầu.

Hai im lặng, nghiêm trọng sau lời nói. Hắn nghĩ hắn nói câu nói lịch sử, quả thực hắn muốn như thế.

— Anh viết dùm em là thư gửi về nhà. Một chủ bé đến bên cạnh nhờ hắn.

Cười hỏi :

— Giấy đâu. Viết làm chi ?

— Ủ, anh để em lo, có giấy viết đây.

Hắn xoay lại thẳng đui, nhô xiu như con sáo, đáng lẽ giờ này nó phải đi loi choi trên bãi cát, hợp bạn với anh em đi dự phiên nghỉ hè ngoại Vũng Tàu hay Dalat. Sao lại vò dây hối cánh chim non. Mày làm sao sống nổi với bọn tù chung quanh hè hiếp, mày có đi rửa chén, giặt đồ cho chúng không, có bị bắt đấm lưng không, có bị chúng hiếp không hả ?

Thẳng bé cười :

— Có gì đâu anh, quen rồi. Anh mới vô mà. Tôi thi ở khắp nơi rồi. Ở đâu cũng có nhà tù cả. Cái Côn Đảo chưa ra. Thật thi cũng muốn ra đó. Nghé mấy anh em ở ngoài đảo về nói, ở đó khỏe hơn mấy nhà tù trong này. Từ cổ vò thân ở đâu mà không được. Anh viết thư dùm em đi.

— Ồ, tao viết cái gì nào. Hắn cầm bút viết, và có ý định cũng sẽ viết bức thư gửi về cho vợ hắn, và mấy đứa bé trong tay gầy guộc của bà già 78 tuổi tuối. Hắn xua ngay hình ảnh gia đình. Minh sê về, bắt cứ giá nào, sê vẽ vời gia đình.

— Anh làm gì từ lựu vậy, nè em nói anh viết, nhớ sửa dùm câu văn cho gọn.

Bên ngoài, hắn nghe có tiếng la ó của bọn tù đánh lanh cám, những thùng cám nhau nát như tấm heo cá sinh và cải thúi. Hắn nghĩ, viết xong thư cho thằng bé, hắn ra mua bánh mì ăn cũng được. Khỏi đánh cám.

Thằng bé ngồi xếp bằng trên tờ giấy báo nhầu nát, cầm một mẩu giấy nhật trình vo tròn, bắt đầu đọc — Thưa má...

Thằng bé đọc một lát, trong lá thư nó có vẻ ghen ghét với gia đình. Nhưng hắn vẫn viết y lời nó, không buồn sửa.

— Mày ghen ghét quá vậy? Hắn đặt bút chấm dứt bức thư và hỏi. Thằng bé mặt tròn, tay chơn kịch cám, mắt mờ mờ vì thiểu ngủ nói sau câu chửi tục:

— Anh coi, cả nhà đối với tôi khốn nạn, ông già tôi theo đi không hề doái tưởng, đi học thì bị chửi, rồi lại phải lấy khai sinh lớn đằng lính. Bị bắt, tôi gửi thư chửi cho chứ có sao anh?

— Mày làm chuyện bậy. Đừng gửi thư này, nghe lời tao đi. Mày còn nhỏ, không hiểu gia đình thương mến đâu.

— Anh nói vậy, Chó tôi biết. Trường hợp tôi là thằng con khốn nạn, tôi biết. Họ muốn tôi rủ xác

trong lao tù. Tôi nhờ bạn, nếu không làm sao sống đến ngày nay được. Mai mốt ra ngoài cho địa chỉ nghe anh, tôi tìm anh, tôi thương ký giả bị kết, Sao ký giả nghèo khổ lắm vậy hả anh?

— À, cũng kiếm được chút đỉnh. Tại nhậu hết, nên mới nghèo.

Nói rồi cười với thằng bé, nó cũng cười theo. Bên ngoài, lọt qua kẽ hở, ánh nắng trưa càng sáng rực như một lǎn chớp.

— Thời vô chớ, đứng hoài đây sao mẩy cha? Bọn tù ăn cơm xong, còn lờ quờ ngoài sân bị đuổi vò đóng cửa khóa chặt lại.

Hắn quên mua bánh mì, nhưng thằng bé chạy vòng quanh nhà giam một chút mang đến cho hắn một lon cơm và một lon thịt hộp, nó chia 2 cái muỗng nói:

— Anh ăn cơm với em, phần của em có người lấy dùm. Ăn đỡ đi anh. Riết rồi quen, ăn cũng ngọt lành. Thằng bé vừa nói vừa ăn, hắn nhìn vẻ tự nhiên, không lo âu, không sợ sệt, hắn thấy phục nó, quý nó. Bên ngoài đời, có thằng bé nào ngọt lành như thế đâu. Kho kiểm thật. Nó có nhiều tính tình dễ qui thế kia. « Phượng ơi, tao nhớ mày lắm. » Lúc thằng bé ra khỏi tù trước hắn gọi thăm tên nó. Vâng cầu chúc nó được mạnh khỏe khi đi về sự đoàn kiết.

— Trong tù, họ bảo nó sẽ ra sự đoàn 7 ở vùng Mỹ Tho, Vĩnh Long gì đó, khoe ru. Nhưng đời kia, nó thế cho bọn tù khôi lo, chờ thật sự đưa nó về vùng hỏa tuyến khác. Làm sao biết Phượng về đâu?

(CÒN TIẾP)

## Bác sĩ TRẦN MANH TÒNG

### GIẢI PHẪU THẨM MỸ

và các tật bẩm sinh

235 TRƯƠNG MINH KÝ trước cửa nhà thờ Ba Chuông

Điện Thoại: 41.992

Khai trương 4-10 — Làm việc buổi chiều từ 3g — Tiếp khách theo giờ hẹn

## SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

### Thư hàng tuần

### Những niềm tin bốc lửa

Một đoạn đường đã bước tới với những khó khăn nguy hiểm và đầy những thử thách cam go, chúng ta đã lên đường. Nhìn lại đoạn đường đã qua mọi người chúng ta, không ai mà không thấy một sự phấn khởi, với một niềm tin bốc lửa. Trong những ngày tháng miệt mài với những cố gắng không ngừng. Chúng ta đã bước những bước khởi đầu trên con đường vận động cách mạng dân tộc xã hội. Những khó khăn sẽ đến, nếu mọi người chúng ta không được trang bị bằng một niềm tin sắt thép, một ý chí tranh đấu vững mạnh và kiên trì trước mọi thử thách. Chúng ta sẽ gục ngã ngay trên những bước khởi đầu của cuộc hành trình, khi nguội cho công cuộc vận động cách mạng dân tộc xã hội. Mọi người chúng ta phải ý thức rõ vai trò của mình, trong cuộc cách mạng xã hội. Cách mạng phải được coi là một nhu yếu trong mọi người chúng ta. Dù phải trả bằng một giá nào chúng ta cũng phải chấp nhận. Đời sinh mệnh của lịch sử sẽ không bao giờ chờ đợi chúng ta, một bước dừng chân là cả một sự thoái hóa. Cuộc cách mạng xã hội phải được diễn biến toàn diện và triệt để trong mọi người. Một niềm tin phải trao trọn cho nhau, để cố gắng xây dựng, một ý chí quyết thắng đem tất cả nhiệt tình dâng hiến cho đấu tranh cách mạng. Cùng mang một lý tưởng tranh đấu cho công cuộc vận động cách mạng dân tộc xã hội. Đó là chất keo để kết tụ những người chúng ta.

Một cái chết của Hà thúc Nhơn đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm quý giá. Một con én không tạo nỗi mùa xuân, một sự phản

kháng đơn độc sẽ chỉ trở thành những người hùng cô đơn. Nhưng cái chết của Hà thúc Nhơn đã là ngọn đuốc soi đường. Đã làm thức dậy, trong cơn mê của một giấc ngủ miệt mài của những người chúng ta. Một niềm tin đã khơi dậy, sau những ngày tháng im lìm.

Chúng ta đã lên đường, đã đi, và đã được trang bị với cả một tinh thần nguyện hiến chọn thân xác cho quê hương đau khổ.

Con đường cách mạng xã hội còn dài, và chúng ta còn phải đổi đầu với đầy rẫy những gian nan, nguy hiểm. Do đó nó đòi hỏi một sự hy sinh ngày một to lớn, của mỗi người chúng ta. Sự phấn đấu là những động lực quý giá để bước lên những bước chiến thắng và vượt bão giông nan.

Ngọn cờ cách mạng phải được tô bằng máu của chúng ta. Tôi có thể chết cho anh, anh có thể chết cho tôi. Mọi người chúng ta sẵn sàng chết cho công cuộc vận động cách mạng xã hội của toàn dân hôm nay.

Đã lên đường cùng mang một lý tưởng xây dựng quê hương. Mỗi người chúng ta phải dẹp bỏ tất cả, những tật hiềm nhỏ nhen, đừng giết đi niềm tin ở nhau. Công cuộc vận động cách mạng, là của mọi người chúng ta, không một cá nhân hay đoàn thể nào có thể tự cho là độc quyền làm cách mạng hay độc quyền yêu nước. Chúng ta phải ý thức rõ sự việc đó, không để một mặc cảm nào len lỏi vào ý chí tranh đấu chúng ta. Một niềm tin sắt đá, một ý chí kiên cường, đó là những yếu tố tất thắng, trong công cuộc vận động cách mạng dân tộc xã hội của chúng ta.

Chúng ta đã sẵn sàng, đã lên đường và đã bước đi những bước khởi đầu của con đường cách mạng dân tộc. Những gian nan chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận, cây cách mạng đã được tưới bắng máu sẽ vươn cao. Ngày chiến thắng vinh quang của toàn dân sẽ không còn phải chờ đợi bao xa.

Thân ái chào quyết thắng.

Sài Gòn 3-10-71

VŨ NGỌC LONG

## NHẮN TIN

**ANH PHAN CÀM PHÙNG** (Châu Đốc) Anh có thể xúc tiến việc thành lập văn phòng đại diện Sóng Thần tại Châu Đốc và thông báo các chi tiết về trung ương.

**ANH NGÔ VĂN ĐIỀU** tất cả các ý định xin anh cứ thực hiện. Địa chỉ liên lạc 135 Võ Tánh, Sài Gòn

**ANH LÊ VĂN THANH SƠN** (Vĩnh Long) có rảnh về Saigon ghé 135 Võ Tánh để bàn về vấn đề thành lập ban đại diện Sóng Thần Vĩnh Long. (Hồi trưởng ban liên lạc Quốc Nội)

**ANH HUỲNH XUÂN** (KBC 3347) Anh liên lạc với anh Nguyễn Huy Hoàng 126 Độc lập Nha Trang

**ANH LÊ KHANH** (Bình Định) V.B.Đ.H.T. Ư nhóm H.T.N sẵn sàng thâu nhận tất cả những người có tâm huyết muốn biết rõ các sinh hoạt của Sóng Thần anh liên lạc với anh Nguyễn Mộng Giác, 55 Lê Lợi Qui Nhơn.

### • Anh NG. CÔNG QUẢNG (Ba Xuyên)

Anh có thể liên lạc với anh Ng. Ngọc Tám 115A Lô 3 Ấp Khánh Hòa, Khánh Hưng (Ba Xuyên)

**Chị NG.T. HỒNG LIÊN** (Huế) Chị có thể liên lạc với anh Nguyễn Kinh Châu số 9 Trần Hưng Đạo để biết rõ về những sinh hoạt của trang địa phương Sóng Thần

## THÔNG BÁO SO 1

Chiếu đề nghị của ủy ban điều hành Trung ương cơ sở xuất bản Nhân Chủ và nhật báo Sóng Thần. Tiêu ban liên lạc quốc nội quyết định chấm dứt nhiệm vụ văn phòng đại diện nhật báo Sóng Thần tại Tuy Hòa do anh Lê Quang Vinh làm Văn phòng trưởng kể từ ngày ra thông báo này.

Saigon 29/9/71  
T. B. L. L. Q. N.

## THÔNG BÁO SỐ 2

Chiếu đề nghị của ủy ban điều

hành Trung ương cơ sở xuất bản Nhân Chủ và nhật báo Sóng Thần. Tiêu ban liên lạc quốc nội quyết định chấm dứt nhiệm vụ văn phòng đại diện nhật báo Sóng Thần tại Tuy Hòa do anh Lê Quang Vinh làm Văn phòng trưởng kể từ ngày ra thông báo này.

Saigon 5/10/71  
T. B. L. L. Q. N.

## DANH SÁCH CÁC ANH, CHỊ GÓP VỐN CHO CS.NG VÀ NH. BÁO SÓNG THẦN

Anh Trần cao Vinh (Phước Long)  
Anh Nguyễn trưởng Văn (Saigon)  
Anh Nguyễn thế Trung (Saigon)  
Anh Lâm văn Võ (KBC 4324)  
Anh Nguyễn thúc Anh (Quảng tin)  
Anh Trần Lưu Niệm (Saigon)  
Chị Lê thị ngọc Hương (Saigon)  
Anh Trần đức Ry (KBC 2563)  
Anh Trần văn Ngọ (Saigon)

## Văn phòng đại diện

## Sóng Thần địa phương

- 1) Nguyễn Kinh Châu, 9 Trần hưng Đạo
- 2) Phạm Văn Lương, 212 Trưng nữ Vương
- 3) Phan Nhự Thức, 237 Võ Tánh
- 4) Nguyễn Mộng Giác, 55 Lê Lợi
- 5) Nguyễn Ngọc Tám, 115 Lô 3 Khánh Hòa
- 6) Nguyễn Huy Hoàng, 126 Độc Lập
- 7) Đào Tấn Khải, 63 Thống Nhất
- 8) Nguyễn Ngọc Hương, 88 Trần hưng Đạo
- 9) Nguyễn Văn Trung, 39c Hàm Nghi
- 10) Trần Văn Cả, 63 Quang Trung
- 11) Nguyễn Văn Anh, 99 Duy Tân
- 12) Nguyễn Văn Hợi, 29/1 Thủ Khoa Huân
- 13) Vũ Hoàng 14 Võ Tánh
- 14) Nguyễn Quý, 89 Trần hưng Đạo
- 15) Nguyễn Khắc Sỹ, 113/5 Châu Văn Tiếp
- 16) Trần Cao Vinh, 1 Nguyễn Huệ
- 17) Trần Đình Thọ, 26 Nguyễn An Ninh
- 18) Trần Văn Minh, 60/1 Hồ Nai



## Đại diện Sóng Thần quốc ngoại

- Nguyễn thị Bích Thu, Nguyễn văn Đức
- Lê đình Thái, Lê tài Điền, Đỗ hữu Thành
- Đỗ hữu Chí
- Trần văn Bích
- Lê văn Phong
- Nguyễn ti.úy Diêm

HUẾ  
ĐÀ NẴNG  
QUẢNG NGÃI  
QUI NHƠN  
BA XUYÊN  
NHA TRANG  
PHAN RANG  
PHAN THIẾT  
ĐÀ LẠT  
BAN MÊ THUỘT  
CAM RANH  
VŨNG TÀU  
PLEIKU  
QUẢNG TRỊ  
BÌNH DƯƠNG  
PHƯỚC LONG  
CẦN THƠ  
BIÊN HÒA

TÂY ĐỨC  
PHÁP  
THỤY SĨ  
HOA KỲ  
NHẬT  
GIA NĂM ĐẠI

## TRƯỜNG SƠN 1 hay 1 — TRƯỜNG SƠN 2 hay 2

TRƯỜNG SƠN 3 hay gấp 3 lần !

KHÔNG PHẢI ĐẠI NGÔN !

Đó là nhận xét chính xác nhất của 100% khách chơi nhạc sảnh điệu toàn quốc gửi thư khen tặng, sau khi thưởng thức băng nhạc chính TRƯỜNG SƠN 3.

BĂNG NHẠC

# TRƯỜNG - SƠN 3

DUY KHÁNH thực hiện  
ĐÃ PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC

— Xin nhớ kỹ : Băng nhạc chính TRƯỜNG SƠN 3 có bìa offset thật lồng tay và có phiếu tham dự để vui thật hào hứng với nhiều quà tặng ván nghệ.

**Hàng tuần đọc ĐỜI**  
**Hàng ngày**  
**Bạn nhất định phải đọc**  
**NHẬT BÁO**  
**SÓNG THẦN**

**Cơ quan vận động cách mạng dân tộc xã hội**  
**CHU TỨ và nhóm HÀ THÚC NHƠN chủ trương**  
**RA MẮT TỪ NGÀY 25-9-1971**  
 trên  
**SÓNG THẦN**

**Độc giả SÓNG không thể không đọc :**

**AO THÀ VỊT :**

– Cay chua, châm biếm, hài hước mà nhân hậu bao dung.

Ngoài ra còn các cây viết hài hước thời sự :

**KIỀU PHONG, ÔNG ĐẠO CÁY, ĐỘC THỦ**

Nhà thơ trào phúng duy nhất của Việt Nam ngày nay :

**TÚ KẾU**

Hàng ngày đọc lý luận tranh đấu cách mạng  
hàng tuần đọc phân tích thời sự của :

**LÝ ĐẠI NGUYỄN**

Đặc biệt mỗi ngày bạn sẽ gặp :  
**Cái Lương Chi Bảo BẠCH HUYỆT**

Với hàng trăm phóng viên và phái viên toàn quốc, những trang tài liệu, phóng sự độc đáo và các hình ảnh thời sự sôi động.

Chi SÓNG THẦN mới công hiến được cho các bạn những hình ảnh phóng sự rõ ràng và nhanh chóng nhất nhờ in bằng máy Webb Rotative Offset tối tân nhất VN.

## Một vòng Thế giới

(TIẾP THEO TRANG 37)

Hội viên của hội Hoàng Gia Anh Cát Lợi, đã lập 300 năm nay. Trong chuyến công du sang Anh lần này, ngài tham dự lễ thâu nhận vương miện là HĐ Gustav VI của Thụy Điển và Nữ hoàng Anh.

Con trai của Nhật Hoàng là Thái tử Akihito cũng là một nhà khoa học, ông chuyên nghiên cứu về sinh thái học của loài Cá.

Vị Hoàng Tử khác, Hitachi, 35 tuổi, chuyên nghiên cứu về loài Bò Chim, con gái út là công chúa Suga; 21 tuổi, làm ở một cửa hàng của khách sạn Prince Hotel, Nhật Hoàng có 7 người con, 2 cô đã chết.

Một năm hoàng gia Nhật chỉ tiêu mất 10 triệu Mỹ kim công quỹ, nhưng đa số dân Nhật vẫn thấy giữ lại chế độ quân chủ. Năm 1961 một nhật báo ở Tokyo nghiên cứu luận thấy rằng 81 phần trăm dân thấy cần Nhật Hoàng như là trọng của quốc gia, và 70 phần trăm tin rằng chế độ quân chủ Nhật sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Vì vua Nhật này cũng là một thi sĩ ông sở trường lối thơ Waka cũ, thi thoả cõi của Nhật. Năm 1955, kỷ niệm 10 năm nước Nhật tái lập, vua Hirohito viết bài sau :

Thưa giặc trong một chuyến đi  
Lòng tôi chợt xúc động  
Những kỷ niệm của 10 năm trước  
Gần đây một cuốn sách được  
nhất bản ở Mỹ đã gán cho Hirohito  
tất cả trách nhiệm về việc Nhật  
lý chiến ở Mãn Châu, Trung  
Hoa và Thái Bình Dương. Tác giả  
David Bergamini, sinh sống ở  
Mỹ.

Xin kia dân Nhật ít khi được nghe máy bay nghe tiếng nói của Nhật Hoàng. Năm 1945, lần đầu tiên dân Nhật được nghe ngài nói trên tần sóng điện, là khi nhà vua ban lìu họ nước Nhật đã đầu hàng và kêu gọi thần dân « hãy sửa soạn con đường hòa bình cho tất cả các thế hệ con cháu ta, và chịu đựng nổi đau khổ, trưởng không thể chịu đựng nổi »!

Một tháng sau khi Nhựt đầu hàng, Hirohito xin yết kiến Đại Tướng Mỹ Mac Arthur, chỉ huy quân Mỹ chiếm đóng. Khi Thiên Hoàng bận lè phục tới Mac Arthur đưa mời một điếu thuốc lá. Dù không bao giờ biết hút thuốc, Hirohito cũng nhận điếu thuốc. Mac Arthur nghĩ rằng vị vua này đang sợ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các tội ác chiến tranh của Nhựt, sợ phải ra tòa án chiến phạm, và sắp xin khoan hồng.

Nhưng không, Hirohito nói thẳng : « Tôi chịu toàn thể trách nhiệm về các quyết định chính trị, quân sự của nước tôi và trách nhiệm về tất cả các hành động của dân tôi trong cuộc chiến vừa qua. »

Câu nói đó có thể đưa tới án tử hình cho một kẻ bại trận !

Trong tập hồi ký, Mac Arthur kể lại rằng « tôi xúc động xôn xao đến tận xương tủy ! » và « lòng ta chỉ là một Hoàng Đế được truyền ngài nhưng trong chốc lát, tôi thấy trước mặt tôi người Quân Tử số một của nước Nhựt. »

### TRUNG CỘNG Chuyện gì đây ?

Trong thế giới Cộng Sản chưa bao giờ có 1 cuộc chuyển giao quyền hành công khai, ôn hòa và hợp pháp từ lãnh tụ trước tới lãnh tụ sau.

Luôn luôn có những màn thanh toán trong hậu trường trước khi được phơi bày trước công chúng. Ngày 1 tháng 10 mỗi năm TC đều rầm rộ kỷ niệm quốc khánh, ngày Hồng Quân chiếm B.c Kinh tuyên cáo thành phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Năm nay, tất cả ngh lễ đều được tiết kiệm.

Tối 30-9 đã tiệc dài ngoại giao đoàn kéo dài từ 7 giờ đến 9 giờ vẫn chưa thấy một mạt nào rời dự :

Không có Mao, không có Lâm Bưu không có Chu Ân Lai... Quan Khách vẫn chờ đợi.

Bỗng nhiên một viên chức bộ ngoại giao tiến ra cảm ơn tân khách và chúc ngủ ngon. Mọi người lục tục ra về.

Sáng 1-10 cũng có mít tinh ở quảng trường Thiên An Môn, nhưng trong lúc dân Tàu hô khẩu hiệu Mao muôn năm thì không ai biết Mao hiện giờ ở đâu cả. Mọi năm, Mao luôn luôn xuất hiện, dor tay chào đám đông, bên cạnh có Lâm Bưu, phó chủ tịch đảng, Giang Thành, vợ Mao, Chu Ân Lai v.v. Năm nay các lãnh tụ đều vắng mặt.

Để chứng tỏ mình còn sống, Chu Ân Lai phải mượn Sihanouk làm nhân chứng, cùng dạo thuyền chơi trong vườn thượng uyên.

Còn Mao ? Lần cuối cùng người ta thấy Mao là ngày 7 tháng 8.

Và Lâm Bưu ? Nghe nói bệnh lao phổi của ông ta tái phát và dù trẻ hơn Mao trên mười tuổi thì con người Lâm Bưu nhợn thó và yếu ớt năm nay cũng đã 65 tuổi rồi.

Một phái đoàn Nhựt đang có mặt ở Bắc Kinh ghi nhận dấu hiệu kỳ lạ là từ 12-9 các nhân vật trong Trung Ương Đảng Bộ biến mất dấu vết. Trong khi đó, họ lại thấy tại trụ sở đảng, có các phiên họp liên miên, người ra người vào tấp nập.

Rồi bỗng dung có tin Lưu Thiếu Kỳ mất tích. Nhưng họ Lưu đã bị « mất tích » trong vòng giam lỏng từ 4 năm rồi, dù chức vụ quốc trưởng của Lưu vẫn còn. Người mất tích quan trọng hơn là tướng Hoàng Vĩnh Thắng, tham mưu trưởng Hồng Quân.

Trong mấy ngày đó có lệnh cấm các máy bay không được cất cánh, khắp lãnh thổ Trung Hoa rộng lớn.

Nhưng bỗng người ta khám phá ra có một chiếc máy bay bí mật của Trung Cộng đã rơi trên đất Mông Cổ về phía Nga, trong khi có tin rằng Lưu Thiếu Kỳ đang trốn sang Nga ? 9 xác chết đó là những ai ?

Máy bay nào lại bay trong khi có lệnh cấm ? Tại sao bay qua đất Mông Cổ về phía Nga, trong khi có tin rằng Lưu Thiếu Kỳ đang trốn sang Nga ? 9 xác chết đó là những ai ?

## MỘT VÒNG THẾ GIỚI...

Người ta chú ý đến cả dấu vết của các phái bộ Tầu ở ngoại quốc. Tại Paris, các phóng viên rỉ rập quanh căn nhà trú ngụ của bộ trưởng thương mại Tầu. Một đêm, họ đồng thời thấy chiếc xe của Tòa Đại sứ Trung Cộng chạy xịch tới. Nửa đêm, viên đại sứ Trung Cộng rời đánh thức viên bộ trưởng Tầu dậy báo tin chi rồi lại lặng lẽ ra về?

Bí mật vẫn bao trùm khu Cấm Thành tại Bắc Kinh. Trong lúc hoàng đế xứ Ethiopia bay sang thăm Trung Cộng, chỉ có Chu Ân Lai tiếp rước.

## sinh tử phù

(TIẾP THEO TRANG 21)

Ông Thiệu quá.

— Ông Thiệu nào? Tôi này ấy chờ! Ông Thiệu có mǎn ăn 4 năm rồi chờ dân biểu mới tại này dǎ mǎn chi đâu?

À, thì ra đó là ông dân biểu mới.

Bấy giờ bần đạo mới hiểu tại sao trù sở lại mướn một ông tùy phái mới. Hóa ra để điều khuyết

Đồng thời, Kissinger cũng báo tin sắp bay sang Bắc Kinh lần nữa để gặp Chu Ân Lai. Vì thủ tướng 73 tuổi này được mô tả là có khuyễn hướng mở rộng bang giao với Tây phương, giảm bớt sự cô lập và hiếu chiến của Tầu đó.

Nhưng đối thủ của Chu là cánh Lâm Bưu, Giang Thành thì vẫn theo khuyễn hướng cực tả.

Tướng Hoàng Vĩnh Thắng mới mất tích, năm nay 66 tuổi là người đã được Chu Ân Lai ủng hộ để thay thế Lâm Bưu trong chức vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng.

thay thế chỗ của ông Dân Biểu!

Từ chân túy phái mà bây giờ leo lên chức dân biểu, Thắng quan tiến chức lẹ thật!

### Lợt bẫy

Mấy lãnh tụ đổi lập của ta quá khôn ngoan. Một lãnh tụ tuyên bố rằng: Tôi chẳng dại gì làm trùm đổi lập bấy giờ. Tôi biết là âm mưu rập bẫy của Mèo hết! Tôi nô muôn công khen ông Thiệu lên, nó bèn tìm cách gài tôi vào ghế đổi lập,

Biểu người ta chờ đợi ở Trung Cộng là hiện họ có sẵn sàng tiếp đón Nixon vào tháng 11 năm nay như tờ báo Nhật Mainichi mới loan tin hay không? Nếu Mao chết vì già, hay Lâm Bưu chết vì ho lao thì nội tình Trung Cộng sẽ tài đâu? Cái chết của Mao không nguy hiểm cho chế độ Trung Cộng bằng cái chết của Lâm. Vì Mao chết thì Lâm sẽ kế vị chức chủ tịch đảng. Còn Lâm mà chết thì sẽ có cuộc tranh quyền đẫm máu giành ngôi vị kế nghiệp Mao.

Mây đen vẫn bao phủ Bắc Kinh, cả bên trong lẫn bên ngoài.

dễ làm cho ông Thiệu thắng vẻ vang thêm. Tôi gì tôi lót đường cho Thiệu đi, lọt vào bẫy của Mỹ.

Lãnh tụ quá khôn.

Nhưng nghĩ lại thì thắng dần lại quá dài. Trong lúc lãnh tụ mình còn lủng lơ như vậy, thì thắng dần lại dài dở xuống đường tự thiêu, hit hơi cay, ăn miếng lựu đạn.

Thế là lãnh tụ không lợt bẫy, nhưng xua thẳng dùn đèn đi lợt bẫy.

Cay đắng thiệt!

## Đi về đâu? xin hỏi các ông...

(TIẾP THEO TRANG 19)

Trong quá khứ, ngay trong cuộc cách mạng 1963, Đại Tướng DVM cũng lắp lừng mải đến phút chót mới quyết định tích cực tham gia cuộc đảo chính làm cho các sĩ quan tham mưu giữ phận sự móc nối trong cuộc đảo chính toát mồ hôi lạnh.

Suốt từ 1963 đến nay quả Đại Tướng là một cây trúc huyền diệu lúc nào cũng ngả theo chiều gió, không có ý kiến gì dứt khoát.

— Bị các lực lượng chánh trị thúc dục nhập cuộc chống độc diễn của TT Thiệu Ô Minh chỉ ra một tuyên cáo nói rằng «Bao giờ ông cũng ở về phía nhân dân» rồi thôi, ở nhà ngắm lan.

— Mới đây ông lại lên tiếng khuyên các lực lượng chống đối là hãy từ từ kéo mìn mìn Mỹ.

— Thấy báo chí lên án ông thân cộng ông ra tuyên cáo miền Nam này cần phải chống Cộng và nhận viện trợ của Mỹ...v.v.

Cứ theo quẻ này mà quyết đoán thì các lãnh tụ đổi lập trẻ Nguyễn Chung, Lý quý Chung hãy coi chừng phò ĐT Dương văn Minh hết mình rồi ngã ngửa ra lúc nào không biết đâu. Chắc chắn sự việc xảy ra lúc đó sẽ còn cay chua khổn đốn hơn

## óng là ai?

(TIẾP THEO TRANG 17)

Ông Thiệu có đơn ở QH. Năm 71 quyền sinh sát trên diễn đàn Quốc Hội ở trong tay ông.

Kết quả: 4 năm làm Tổng Thống của ông Thiệu là một thành công lớn với chính ông. Các đảng đối lập vẫn tú tán, các nhau và lớn đã bị nhiều đòn chí

tử để không thể và không có cơ hội trở thành đối thủ nguy hiểm của ông, chiến tranh vẫn lai rai không còn sôi động, chỉ được cái lai rộng đến tận Lào và Cao Miên, giá sinh hoạ! lên cao cùng

những tệ đoan xã hội và điều quan trọng nhất là địa vị của ông là địa vị chính thống và tất cả bộ máy hành chánh quân sự đều là người của ông

### IV

Bốn năm làm Tổng Thống, trong nhiều dịp, ông Thiệu đã hé mở cho thấy điều ông muốn. Khi ban hành luật lồng động viên tại Huế, một chiếc ghế son son thép vàng được kê trước Đại nội và quay về phương Bắc.

Bà hồi chiêng trống nhã nhạc nỗi lên khi T.T Thiệu ngồi vào chiếc ghế đầy nghi vệ đó để ký một đạo luật. Xắn quần lội xuống ruộng bùn cát lúa Thần Nông IR8 tại Vĩnh Long, che dù họp báo

giữa đồng trống, đuổi bắt heo trong một dịp thăm trại chăn nuôi ở Tuy Hòa, bay ra tận Quảng Trị Khe Sanh hợp báo giữa đồi cát và cho truyền hình trực tiếp cả nước coi... Tất cả những cái có vẻ lặt vặt đó lại cho thấy 1 khía cạnh khác của ông tướng Nguyễn văn Thiệu người đã tuyên bố muốn trở thành một Anh Hùng Dân Tộc, đồng thời một T.T thời chiến!

Ngày 25-10 này Tối Cao Pháp Viện sẽ họp thức hòa cuộc độc diễn 3-10 (Liệu có thể xây ra chuyện hoang đường là TCPV và hiệu hóa cuộc bầu cử chằng?). Và ông Thiệu sẽ lại lãnh đạo nền Cộng hòa số 2. Ông sẽ từ chức khi chiến tranh chấm dứt. Nhưng bao giờ chiến tranh chấm dứt?

**HEPACHAUT**

YÊU GAN  
GÂY ÔM, MẤT NGỦ  
MỤN Ở MẶT  
NGÚA MÊ ĐAY  
THIẾU MÁU  
LAO LỰC  
TÁO BÓN  
DUÔNG THAI  
MỎI MỆT

VUI VẺ  
TUỔI TRẺ  
DA DÉ  
MIN MÀNG

NƯỚC CỐT ARTICHAUT  
NƯỚC CỐT GAN BỒ TƯƠI  
SINH TỐ' B12  
SINH TỐ' B1  
SINH TỐ' B2  
SINH TỐ' B6  
SINH TỐ' PP  
SINH TỐ' D2

Viên Bảo Chế HADZER

# TÂM SỰ BẠN ĐỜI

## Đọc và Cố Động Sóng Thần

Nay tôi đang cư ngụ tại Định Tường nhận thấy có động viên và Ban Đại Diện của Sóng Thần không có, tôi có nhã ý mời bạn bè tham gia và kết quả chậm quá, vì dân ĐT kém về thời sự trong giới trẻ. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ là đọc giả của Đời và Sóng Thần. Tôi định gửi vốn về mà hoài khô ghê, Chỉ có 500 \$ mà cũng yếu quá.

T.S.M.V.T.  
KBC 4445

## **Ngán đáo chánh, cháy**

lộn xộn

Thật sự, khi viết những giòng  
chữ này, Chúng tôi còn hồi hộp  
muốn rớt tim luôn. Mỗi lần mở  
radio ra nghe bản nhạc hùng nào  
là teo teo lại rồi. Sợ đảo chánh  
thấy mẹ.

Đọc nhiều báo, đăng toàn tít lớn, xoay quanh vụ 03-10-1971, lấn áp cả 50.000 quân Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủ Khoa Huân Lực Chiến, Thiết kỵ... chấn 35.000 quân CSBV đang tràn xuống Saigon, qua ngõ Tây Ninh. Chúng tôi lo mất ăn không ngủ. Đái cả chục lần trong đêm. Tình trạng bất ổn này mất an ninh lại 30 /, rồi, kéo dài chừng 1 tháng nữa sẽ xuống dưới mức thảm cảnh Mậu Thân 1968. Cần chờ gì phải đảo chính cho mệt. Rủi đạn lạc chết hay bị thương làm sao hưởng thụ được. Chắc quí vị cũng như quân dân lúc này ngán đảo chính, chán lòn xộn lên tận cỗ rồi. Cảnh sát xử dụng phi tiễn tuyệt quá, tiếc rằng hôm tấn công lèn đồi 1.001(căn cứ 6) không có trái lựu đạn cay nào phản pháo khi Việt Cộng cho anh em mình sặc sụa, khóc thét, kêu trời. Ông Kỳ đi dự Quốc Dân Đại Hội « ngồi trầm ngâm xơi nước ». Trực thăng vận vũ trên trời Bình Quốc Khách. Phải chi, ông cho một chiếc yểm trợ cho đơn vị hành quân tái thương

sớm 5 phút cứu sống một người  
nhịn thở bị thương, sớm 10 phút  
lợn vị ta tránh được pháo kích,  
ngược lại địch phải chạy... đái  
rong quần,

**Trung. Ủy ĐẶNG PHÚ THIỆT  
KBC 4540**

Tín Phiếu Hà Thúc Nhơn

Với cơ sở Nhận Chủ hiện tại,  
có chi nhánh ở hầu hết mọi nơi,  
tôi đề nghị lập một hình thức  
«Ngân Hàng Tin Phiếu» Những ngân  
hang này sẽ cấp vốn cho bất kỳ  
người nào muốn lương thiện tạo  
một cuộc sống ấm no.

Người đó sẽ đến ngân hàng kê khai khả năng, số giờ bỏ ra làm thêm, cùng thời hạn tương đương với số tiền mà họ muốn mượn. Người đó sẽ nguyện thực tâm làm việc cũng như cố gắng kiểm việc hoặc chấp nhận công việc của cơ quan tìm việc, đúng theo khả năng kê khai để sớm hoàn lại số tiền vốn lãi đã mượn của ngân hàng. Người đó công nhận những tín phiếu do ngân hàng phát ra cũng y như các người khác sẽ công nhận khi người đó mang đi trao đổi.

Trong 12 năm tôi sẽ trả nỗi vốn  
lãi số tiền 5.000.000 nói trên. Vậy  
tôi đến Ngân Hàng Tin Phiếu Nhận  
Chủ nỗi tôi cư ngụ xin được cấp  
số vốn nỗi trên bằng tin phiếu  
của ngân hàng.

Tôi cam kết sẽ trả góp cho ngân hàng mỗi khi tôi kiếm được tiền, ngoài số lương chính mà tôi vẫn dùng để nuôi gia đình. Tôi cũng hứa danh dự là cố gắng, về phần tôi, kiếm việc dạy thêm giờ mỗi ngày 4 tiếng để trả nợ. Tôi sẵn sàng dạy nếu cơ quan tìm việc ngân hàng kiểm ra được chỗ giúp tôi. Về tôi mang tín phiếu của ngân hàng cho mượn, đến các nơi nào công nhận, mua đất cát, vật liệu, công xá để thực hiện mưu ước cho gia đình tôi.

Dĩ nhiên nếu tôi đi dạy học mà  
được trả bằng tin phiếu thì càng  
tốt vì tôi có thể trả góp hoặc bằng  
tiền hoặc bằng tin phiếu cho ngân  
hang.

Hiện với kiêm trước song hành,  
tôi đề nghị một Hà T. Nhơn (đơn  
vị tín phiếu) là 100đ V.N chẳng hạn.  
Như vậy một người thợ nề có thể  
nhận 10 đồng Hà thúc Nhơn  
(1.000đ VN) công một ngày, người  
lái tac xi 1 tờ Hà thúc Nhơn một  
cuối xe, người thư ký kế toán 1 tờ  
Hà thúc Nhơn một giờ làm việc  
vân vân...

Tóm lại là ta chẳng cần đồ là  
xanh đỏ, đức thành Trần, đức Ông  
Lê, chí phiếu Pháp Á.... vì chẳng  
qua chúng cũng chỉ toàn là quy  
ước và giấy in, chúng ta đã có  
những đơn vị tiền tệ do chính chúng  
ta chấp nhận với một giá trị thực  
sự vì được bảo đảm bằng danh  
dự, bằng mồ hôi nước mắt, bằng  
sự tin yêu nhau, và bằng tình lý  
dân tộc.

Thí dụ : Tôi là một giáo sư Trung  
Học Đệ Nhị cấp trường công, cần  
một số tiền 5.000.000\$ V.N xây cất  
nhà cửa, mua sắm xe cộ để tạo cho  
gia đình một đời sống thoải mái.  
Ngoài ra 16 tiếng bắt buộc của chính  
phủ để lãnh lương hàng tháng mà  
đã hiện tạm giật gáu và vài dù ngày  
hai bữa rau cháo, tôi có thể đi dạy  
hèm mỗi ngày 4 tiếng, mỗi tiếng  
300\$ V.N. Vậy :

một tuần : 4	tiếng X 6	ngày X 500đ : 12.000đ
một tháng : 4	tuần X 12.000đ :	48.000đ
một năm : 9	tháng X 48.000đ :	432.000đ
12 năm : 12	năm X 432.000đ 5.184.000đ	

HOÀNG ANH

Trong một  
thế giới văn minh  
trẻ sơ sinh phải  
thông minh



Năm đầu tiên sau khi chào đời  
là khoảng thời gian quyết định  
cho trí thông minh của trẻ  
sơ sinh. Bác phụ huynh hãy  
nuôi dưỡng con em mình với  
Sữa bột

## S-26 và SMA

Nhờ hấp thụ chất Lactose  
của các sữa này, mô não con  
em sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và  
nhanh chóng - một tương lai  
rực rỡ đang đón chờ các con em.

S-26 VÀ SMA  
tạo niềm vui  
cho cả nhà!

