

531
642+

ĐỒ

tết

tết



102

ĐỜI

102

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

ĐẶC BIỆT : TRUNG THU

- BÁNH TRUNG THU : lèuquốc và anhdien
- NHỮNG GIỌT MỰC : lètấtđiền
- CHUYỆN 1 CHÚ BÉ ĐI BÁO THỦ MỘT CHIẾC XE HƠI : dôquýloan
- TRUNG THU NGẦU CẨM : thiencǎn

2

CHÁNH TRỊ

- SỰ RA ĐI CỦA TỔNG THỐNG THIỆU : lýđạinguyễn
- MỘT GIẤC MƠ : caesĩ
- TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG TẦU - MỸ : hoàngvăndức
- THƯỢNG VIỆN CHUYỀN MÌNH : CUỘC LIÊN MINH KỲ DỊ ĐANG THÀNH HÌNH lăphuong

3

VĂN NGHỆ

- CÁNH HOA CHÙM GỬI : quỳnhdao
- BẾN MƯA NGẦU : cungtichbiền
- NHỮNG TIẾNG CA CỦA ĐÊM SAIGON : NG. ĐỨC QUANG (6) phạmnga
- PHO TƯỢNG LINH THIÊNG : tèdè
- HƯỚNG ĐẠO TỪ ẢI NAM QUAN TỚI MIỀN NAM : (2) trầnvankhắc

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI ● THƠ ĐỜI ● SINH TỬ PHỦ ● TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI ● ĐỜI MUÔN MẶT ● SINH HOẠT NHÓM HTN ● CƯỜI QUÈN ĐỜI ĐỘI ● MỘT VÒNG THẾ GIỚI ● SÁNG KIẾN MỚI - SẢN PHẨM MỚI

ĐỜI ● NĂM THỨ BA ● SỐ 102 ● TUẦN LỄ TỪ 30-9-1971 ĐẾN 7-10-1971

Tòa soạn
143-145 Cống Quỳnh
Saigon
Đ.T. 22.323

▼
Chủ nhiệm
Bà Trần thị Anh Minh

Chủ trương biên tập
CHU TỦ
và nhóm Sóng

GIÁ 50đ

Giao dịch quảng cáo
Hội ông Linh
143-145 Cống Quỳnh
SAIGON

đầu tranh cho đời

Chào mừng SÓNG THẦN

Tuần vừa qua, nhật báo SÓNG THẦN đã ra mắt bạn đọc. Sau ba trăm ngày chờ đợi, một cơ quan ngôn luận do nhóm Hà Thúc Nhơn chủ trương đã ra đời, cất lên tiếng nói của Cách Mạng!

Cách Mạng!

Danh từ đó, cũng như bao danh từ đẹp đẽ khác, chúng ta đã nghe quá nhiều, đã phải nghe trong các lời đùi trá, các giọng bịa bợp quá nhiều nên các danh từ cũng bị mòn hết ý nghĩa.

Nhưng Cách Mạng, cũng như bao danh từ khác: Tự Do, Bình Dân, Hạnh Phúc... khi được những cửa miệng đầu tiên đồng dạc cất lên, mỗi danh từ đều chứa chan ý nghĩa, chứa chan cảm xúc, những xúc động do một danh từ, những ý nghĩa của một danh từ đều nồng hối sức sống làm bỗng máu thịt, mồ hôi, nước mắt của con người lên tiếng.

Các anh em thuộc báo Đời và nhóm Hà Thúc Nhơn chủ trương tuần báo Sóng Thần có ý nguyện khôi phục lại ý nghĩa tinh khôi của Cách Mạng.

Chủ trương vận động cuộc Cách Mạng Xã Hội Dân Tộc của Sóng Thần cũng là ý nguyện thầm thiết của toàn thể chúng ta từ bao năm nay. Nhưng trên con đường vận động cuộc Cách Mạng đó, chúng ta đã gặp đầy những lừa bịa, xảo trá, gian nguy!

SÓNG THẦN sẽ cùng với ĐỜI nhất quyết dùng ngòi bút để phục vụ cho cuộc Vận Động Cách Mạng này.

Chúng tôi tin rằng tất cả các bạn đọc giả của ĐỜI vẫn luôn luôn là bạn đồng hành của chúng tôi.

X
X

Giữa mùa bão cử đầy hơi cay của lụu đạn khói và xăng cháy, chúng tôi không quên thực hiện một số báo để tặng trẻ thơ Việt Nam nhân ngày Tết Trung Thu.

Trẻ em vốn đã bị bỏ quên trong xã hội của người lớn. Ngày Tết Nhị Đồng từ bao năm nay đã biến thành ngày Tết của người lớn. Năm nay Tết Nhị Đồng lại nhằm đúng mùa bão cử, không biết người lớn có lợi dụng cái Tết của các em để vận động bão cử và vận động chống bão cử hay chăng?

Chúng tôi xin gửi tới quý vị độc giả số ĐỜI 102 đặc biệt về Tết Nhị Đồng, với hai câu chuyện viết cho trẻ em của nhà văn Lê Tất Điều và thi sĩ Đỗ Quý Toản. Chúng tôi hy vọng số báo của trẻ thơ này sẽ giúp quý vị được những giờ thoải mái, tạm quên những hơi lụu đạn cay và những ngôn ngữ cay của mùa bão cử.

ĐỜI

Một kinh nghiệm làm báo !

Khi số Đời này tới tay bạn đọc, thì nhật báo, Báo Sóng Thần đã phát hành được 4 số. Mỗi bạn đọc của Đời chắc đã tìm đọc Sóng Thần vậy. Bạn thấy tờ báo Sóng Thần ra sao? Cảm tưởng của bạn thế nào? Bạn có thỏa mãn không, hay bạn thất vọng?

Trong khi Đầu Gối viết những giòng này, sáng thứ bảy 25-9, thì chỉ còn 5 tiếng đồng hồ nữa, số báo đầu tiên sẽ mở mắt, chào đời. Những phút chờ đợi đưa con đầu lòng thật hồi hộp! Trong đời Đầu Gối, Đầu Gối đã « ra báo » không phải 5, 7 lần, mà hàng chục lần nhưng chưa bao giờ kỳ lạ, hào hứng, mệt nhọc như lần này. Đầu tiên là vốn. Những lần ra báo trước kia, vốn là do tiền của Đầu Gối bỏ ra hoặc soay sở, mượn của mọi người, nhưng chỉ 1 mình Đầu Gối chịu trách nhiệm, lồ một mình. Đầu Gối gánh, lãi, 1 mình Đầu Gối hưởng.

Lần này, vốn là do hàng trăm, hàng ngàn người đóng góp, có người 500 đồng, có người 500 ngàn đồng, nghĩa là một công ty! một công ty do những người, phần đông là khổ rách áo ôm, hùn vó. Khiến Đầu Gối lo đái ra máu, nói với những anh em chịu trách nhiệm trong công ty: « Coi chừng! nếu là tiền của riêng tôi, thì đốt sạch có mất hết, cũng chẳng thành vấn đề, nhưng đây là tiền mồ hôi nước mồ hôi của những người có tâm huyết vì tin tưởng ở nơi anh em, ở lý tưởng chung, mà hùn vó. Nếu thất bại thì là cả một sự đồ vỡ, không những công ty đồ vỡ, mà là sự đồ vỡ của cả 1 niềm tin sự đồ vỡ của lý tưởng, sự đồ vỡ cuối cùng, thê thảm nhất. Nếu công ty thất bại, thì dù các anh em không ăn cắp, không lường gạt, dù luận cũng sẽ cho rằng các anh ăn cắp, các anh lường gạt. Cuộc chơi kỳ này, thật rùng rợn, vì chúng ta đã đặt tất cả danh dự của mình trong đó. thất bại, các anh chỉ còn cách mồ hụng để cứu vớt danh dự. »

Số vốn ấn định là 10 triệu. Nhưng số cổ phần đóng góp cho tới khi ra báo mới lên tới 4 triệu



KHA TRẦN ÁC

Ca chủ nhiệm Tin Sứm đã ký che que cho mượn 300 ngàn đồng, giáo sư Phương Vinh chủ nhiệm Dân Việt 200 ngàn đồng, Đại Tá Nguyễn Hộ không có sẵn tiền, phải nàn nỉ chị Hộ lấy vàng, cho mượn 10 lạng. anh Hai Chí và anh Tư Paul hai ông vua phát hành 1 triệu đồng ông vua phát hành Nam Cường 500 ngàn đồng, ông vua phát hành Đồng Nai 2 trăm ngàn đồng. Thậm chí, đứa con gái nuôi của Đầu Gối là được sĩ Đỗ kim Toàn, con gái anh Đỗ cường Duy, Đầu Gối cũng bắt nó phải chạy cho Đầu Gối mượn 300 ngàn đồng. Lung tung! giao ai nã tiền người đó. Chấm dứt chiến dịch mượn tiền, Đầu Gối sụt mất 3 ký. 48 ký nay chỉ còn 45 ký. Thế là phúc lâm không chết mất xác trong chiến dịch là hèn rỗi.

Công việc chuẩn bị tờ báo cũng kỳ lạ như vụ chạy tiền. Không khí sôi nổi như không khí tiền khởi nghĩa, tiền cách mạng. Có hàng trăm người tới tòa soạn tụ tập, tụ nguyện làm việc. Có người không ai biết tên là gì. Ngồi cả xuống sàn làm việc, thảo luận.

Tưng bừng náo nhiệt, lộn xộn. Cải lương Chi Bảo Bạch Tuyết không những đóng góp cổ phần còn là một trong những người hăng say của nhóm.

Vụ Sóng Thần cho ta một bài học: Trong thực trạng tan rã, trong không khí hoài nghi đến cung cực hiện tại, người ta vẫn có thể làm được một cái gì, miễn là người ta phải quả cảm, phải bền, phải quyết tâm, phải sẵn sàng chịu đựng mọi đòn pha, xuyên tạc. Một Uyên Thảo với ý chí sắt đá, quyết liệt là viên ngọc quý khó tìm, 1 Nguyễn Liệu với lý tưởng vội vội, bất khuất là 1 «Cách mạng Chi Bảo». Một trí thức gan cùng mình như Phạm Văn Lương, đào đâu ra người thứ hai?

Vì lẽ cho Sóng Thần, Đầu Gối kiệt lực, trong số này không thể viết gì thêm, ngoài báo Sóng Thần vì đầu óc luôn luôn bị ám ảnh bởi Sóng Thần, không nghĩ thêm được để tài nào khác. Chỉ tha thiết yêu cầu bạn đọc của Đời, không những đọc Sóng Thần mà còn cổ động thêm người đọc, thêm người góp vốn cho Sóng Thần.

•••

CHỦ ĐỀ SỐ 103 : NGHỆ THUẬT ĐÀO CHÁNH VÀ CHỐNG ĐÀO CHÁNH

Khởi đăng :

► KẺ BÁN MÁU — tiểu thuyết Nguyễn Thụy Long

Ký sự

BÁNH TRUNG THU

LIÊU QUỐC
và ANH ĐIỀN



Nói đến Trung Thu là nói đến đèn lồng, nói đến bánh. Bánh ở đây là những cái bánh Trung Thu. Riêng người Trung Hoa thì họ gọi là nguyệt bánh (bánh trăng) tức là những cái bánh có hình dạng giống như mặt trăng tròn. Và Hán tộc đã biết ăn bánh thường trăng từ thời Đường Minh Hoàng dù nguyệt diện.

Không biết từ lệ ăn bánh thường trăng này đã truyền qua VN từ thời nào, nhưng từ bao đời nay người VN nào cũng chấp nhận ngày lễ Trung Thu với những cái bánh thường bột mì bọc ngoài và nhân đậu xanh, trứng, hoặc các thứ hột bên trong.

Tập quán này đã ăn sâu trong lòng mọi người cho nên mỗi năm hễ đến rằm tháng 8 mà không có bánh Trung Thu thì nhiều người cảm thấy thiếu thốn, khó chịu. Do đó nhà nào cũng cố gắng mua bánh về ăn, và khoản chi phí dành để mua bánh Trung Thu hàng năm không phải là ít. Có một điều đang nói là hầu hết những nhà sản xuất bánh đều nằm trong tay người Tàu; có thể nói là người Tàu nắm độc quyền trên thị trường về mức sản xuất, phân phối, bánh và bán lẻ. Người Việt hầu như chỉ biết bỏ tiền ra mua mà thôi.

Một số lượng khổng lồ

Như mọi người đều biết, thành phần của chiếc bánh Trung Thu gồm có bột, đường, và các thứ hột, từ hột sen, hột dưa đến hạnh nhân, hột điều và sau cùng là các loại mứt và trứng. Đường và bột thi đã được các nhà làm bánh dự trữ từ trước Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch). Còn các loại hột thì một phần có trong xú như đậu phộng, đậu xanh,

hột dưa... Các loại hột khác như hạnh nhân, bạch quả, phải được nhập cảng từ Đài Loan hay Hồng Kông sang, nhập cảng với 1 số ngoại tệ không phải nhỏ. Theo lời 1 nhà sản xuất bánh Trung Thu thì trung bình số lượng hột tiêu thụ cần nhập cảng cho một mùa bánh lên đến hàng tấn.

Sau giai đoạn pha trộn vật liệu như bột, đường và bột nhân, bánh Trung thu được đặt vào lò nướng. Hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất bánh đều đẹp bở những lò than củi cổ truyền vì sự điều nhiệt không đều dễ làm cho chiếc bánh vàng không đều đẽ thay vào bằng những lò điện nướng bánh mì tối tần. Chiếc bánh Trung Thu được tạo thành sẽ tùy theo thành phần bên trong mà chia ra làm nhiều loại, từ hạng sang như bao ngư vi cá, nấm đông cô, giò heo bắc thảo... đến hạng bình dân hợp túi tiền giới ba cọc ba đồng như bánh nhân đậu xanh, nhân dừa. Dĩ nhiên là giá tiền mỗi cân bánh (4 chiếc) cũng khác nhau, từ năm ba trăm đồng đến trên ngàn bạc. Giá một cân bánh bao ngư vi cá khoảng ngàn rưỡi bạc, trong khi giá một cân bánh nhân dừa chỉ có trên ba trăm bạc.

Theo giới chuyên môn, với những tiệm bánh Trung thu lớn như Long Xương, Soái Kinh Lâm, Đồng Khánh.., thì số lượng sản xuất bánh mỗi ngày thường từ năm tạ trở lên. Nếu tính trung bình mỗi cân bánh gồm 4 cái thì mỗi ngày các tiệm này phải sản xuất ít nhất 2.000 cái. Đêm nhân số lượng này với thời gian một tháng rưỡi cho mỗi mùa bánh (thường mùa bánh bắt đầu từ đầu tháng 6 âm lịch đến trung tuần tháng 7) chúng ta có thể tưởng tượng ra một số lượng bánh khổng lồ, và từ đó

hình dung được số tiền mà giới tiêu thụ phải bỏ ra để làm giàu cho những nhà sản xuất.

Để sản xuất một lượng bánh khổng lồ như trên, trung bình một tiệm bánh như tiệm Đồng Khánh phải mướn trên 5 người thợ chánh và khoảng 4 hay 5 thợ người thợ phụ. Mùa Trung Thu là mùa hái ra bạc của các ông thợ chánh. Chỉ vỏn vẹn có một tháng rưỡi mà có tiệm phải chi cho các ông này trên một trăm ngàn đồng cho mỗi người. Các tay thợ chánh này là những tay đã nổi tiếng từ lâu trong nghề làm bánh Trung thu và thường thường họ đưa các nhà làm bánh cõm măng trước.

Hội Trung Thu

Bánh được sản xuất ra với một số lượng to tát như trên thì vấn đề tiêu thụ bánh dĩ nhiên là phải trả nên quan trọng. Vì vậy các nhà sản xuất bánh phải tìm các đại lý chi nhánh cho mình. Thường thường họ đến bờ bánh cho các tiệm tạp hóa, các tiệm bánh mứt hay tại các tiệm trong các khu xóm đồng dân cư. Ở những nơi này họ cho kê một chiếc tủ kính, treo thêm một tấm vải quảng cáo, và mắc đèn đuốc sáng trưng. Đến trước đêm Trung thu một ngày hằng bánh sẽ đến kiểm kê và thu dọn. Lúc đó tiệm bán lẻ sẽ trả tiền cho hằng tinh trên số bánh bán được. Còn bao nhiêu hằng sẽ thu về để tiêu thụ nơi khác.

Có nhiều bạn sẽ đặt nghi vấn về sự lỗ lă lúc bán. Thật ra thì các hằng sản xuất bánh đã tính toán kỹ lưỡng. Tiền vốn một cái bánh Trung Thu được tạo thành kề cả nguyên liệu và nhân công thường chỉ trị giá từ một phần ba đến phần nửa giá bán ra, do đó dù lượng bánh bán ra không hết, các tiệm bánh vẫn không bao giờ bị lỗ lă, nếu không muốn nói là lời chán.

Để tăng giá số bánh tiêu thụ, các tiệm bánh còn có nhiều mánh khoe tàn kỳ khác, đánh vào yếu tố tâm lý của người mua như mua một cân bánh sẽ được tặng kèm một tấm vé số kiếng thiết (như vậy ai lại không ham vì biết đâu chỉ tốn vài trăm bạc để mua bánh mà thần tài sẽ gõ cửa tặng cho vài triệu), hoặc được tham dự rút thăm lấy quà (như trường hợp nhà hàng Đồng Khánh). Một số tiệm bánh khác thì kêu gọi các gia đình bình dân, tay làm hàm nhai gia nhập hội, gọi là hội Trung Thu. Vào hội này, mỗi gia đình chỉ cần đóng mỗi tháng từ 200 đến 500 đồng (trong 6 tháng hay 12 tháng) là đến ngày Trung Thu sẽ có vài cân bánh Trung Thu ăn chơi với mọi người. Với phương pháp này, các tiệm bánh không những có thể bán được 1 số bánh không phải là nhỏ mà còn mượn được tiền trước của giới tiêu thụ. Nhất cử luống tiện.

Tương lai mù mịt

Hai năm trước đây, trong những ngày cuối cùng của nội các Trần Văn Hương, giới làm bánh Trung Thu đã 1 phen điêu đứng khi Bộ Kinh Tế ra lệnh cấm làm và bán bánh Trung Thu. Giới tiêu thụ lại mặc nhiên chấp nhận quyết định này của Bộ Kinh Tế vì mặc dù không nói ra nhưng mọi người đều đồng ý rằng không có bánh Trung Thu, sẽ

không có những hình thức biếu xén, tặng nhau làm tổn tiền một cách vô ích. Hơn nữa nhiều người mua bánh để biếu chứ không được ăn.

Khi kội các Trần Thiên Khiêm lên, ông Phạm Kim Ngọc nắm Bộ Kinh Tế trong một sớm một chiều lệnh cấm làm bánh Trung Thu được bãi bỏ. Tuy nhiên từ đó đến nay bánh Trung Thu vẫn không tìm lại được những ngày huy hoàng xưa cũ. Riêng nay, vì tình trạng kinh tế khó khăn, vì thời cuộn nóng bỏng, dân Việt Nam, nhất là dân Saigon hình như đã thất chật lại phần nào túi tiền của mình. Và giới bi ảnh hưởng trực tiếp là các nhà làm bánh tại Cholon. Một chủ tiệm bánh tại đường Đồng Khánh đã than trời vì mọi năm vào khoảng trung tuần tháng 7 số bánh tiêu thụ mỗi ngày ít nhất cũng lên đến 2 tạ bánh. Thế mà nay ông chỉ bán được 7, 8 chục cân. Viễn ảnh của nền kinh doanh bánh Trung Thu có vẻ bị đe dọa nặng nề.

Để tổng khứ số lượng bánh ẽ ẽ, các nhà làm bánh Trung Thu thường áp dụng những biện pháp sau :

- Trước đêm Trung thu, họ mang bánh ở các chi nhánh về đêm kinh biếu các hiệp hội, đoàn thể hoặc cờ nô vien hay các hội tương tế để tổ chức Tết nhí đồng. Làm như vậy, các nhà sản xuất bánh vừa tổng khứ được bánh cũ, vừa được người mang ơn.

- Đem bánh về và biến chế thành bánh kẹo.

Nên hay không nên ăn bánh Trung Thu?

Về ý kiến nên hay không nên ăn bánh Trung Thu, chúng tôi ghi nhận được một vài ý kiến sau. Những ý kiến này nói chung đều tán thành việc bãi bỏ tập quán ăn bánh Trung Thu, một tập quán vừa ngoại lai vừa vô ích vì tổn tiền và lỗi và đối khi còn có hại nữa.

- Bánh Trung Thu tạo ra tệ trạng biếu xén, quà cáp, không thích hợp với thời buổi ngày nay.

- Tổn tiền một cách vô ích ; mua bánh Trung Thu chỉ vì tính đua đòi.

- Tổn ngoại tệ vì phải nhập cảng những chất liệu từ ngoại quốc.

- Bánh thiếu vệ sinh, trẻ con ăn không tiêu, đầy bụng.

Về điểm thiếu vệ sinh, hầu hết mọi người đều đồng ý, vì đó cũng là tình trạng chung của nền kỹ nghệ kẹo mứt sản xuất tại Cholon. Đề dẫn chứng một cách khoa học, chúng tôi xin trích đăng bài sau đây của một chuyên viên vi trùng học, đăng trên nhật báo Hòa Bình tuần rồi :

...Mỗi khi gần đến Trung Thu, người ta lại bàn tán nhiều về bánh Trung Thu. Là một chuyên viên vi trùng học, tôi không dám làm bàn vấn đề này sang khía cạnh thương mại, kinh tế, hay phong tục, mà chỉ xin trình bày vấn đề cùng qui vị dưới khía cạnh y học và vệ sinh học.

1— Trước hết, bánh Trung Thu là gì ?

Đó là một thực phẩm gồm có : đường, bột (glucide) — thịt heo Jambon (protide) — những chất mờ (lipide). Ngoài ra, còn có hạt hạnh nhân dẻo (amande amère) có chứa acide cyanhydrique (HCN). Người ta cũng dùng một chất muối để giữ thịt (nitrate de potassium). Cuối cùng, để bánh có màu sắc, người ta dùng các phẩm màu nhân tạo.

2 — Các chất bột, thịt heo, jambon, mờ v.v... đều tươi sẽ ít bị nhiễm trùng. Nhưng các thứ này đã được dùng để làm bánh trước ngày tiêu thụ rất lâu. Do đó, những bột làm vỏ bánh trở nên chua úng, thịt heo thiu thối, chất mờ trở mùi. Bánh được chứa ở những nơi bí hơi như những nhà kho tối tăm ẩm mốc trong một khì hậu nhiệt đới sẽ trở thành một môi trường rất tốt cho một loại vi trùng khủng khiếp này nở : Vi trùng ký sinh clostridium botulinum.

Sau khi ăn phải bánh nhiễm trùng, sẽ bị nóng sốt, đau cổ dữ dội, mửa thốc tháo, bí tiểu tiện, nhìn một vật hóa hơi, thường người bệnh chết sau vài giờ. Hiện nay chưa có trụ sinh nào trị được bệnh này một cách công hiệu.

3 — Nhân bánh cũng thường nhiễm vi trùng staphylococcus. Vi trùng này có rất nhiều ở các vết ghẽ lở (thường thấy ở chân tay các công nhân làm bánh).

Ăn phải những bánh có staphylococcus, sẽ bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều, mửa ra thức ăn với mật xanh mật vàng. Người bệnh có thể chết vì suy tim (collapsus cardiaque).

4 — Trong đồ trưng mặn ở trong bánh coi đẹp lắm, nhưng coi chừng, đó là ở chứa lúc nhúc vi trùng calmenelle cellinerum làm người ăn tiêu chảy 20,30 lần trong vài giờ rồi mất lá.

5 — Ngoài ra acide cyanhydrique (HCN) trong hạt hạnh nhân dẻo là một độc dược cực mạnh mẽ mà những người ăn quá nhiều có thể bị ngộ độc.

6 — Nếu dùng kính hiển vi quan sát các phần thịt thịt muối (Jambontumé) ta có thể nhận thấy rất nhiều nang thông (kyste) của ký sinh trùng trichine. Ăn thịt bị nhiễm sẽ bị sốt, đau đớn dữ dội toàn thân.

Chắc quý vị mỉm cười : Mọi năm cũng ăn bánh mà có sao đâu ? Đau bụng chút đỉnh có hèo gì ?

Xin thưa : Mọi năm cũng có rất nhiều người ngộ độc, và một số người bị thiệt mạng. Chính tôi đã được xem tận mắt nhiều hồ sơ bệnh lý này.

Riêng năm nay, vì nhiệt độ và ẩm độ thích hợp, các gốc vi trùng kề trên sẽ sinh sản và tăng trưởng gấp bội những năm trước (Thí dụ : Sự bộc phát dữ dội của cực vi trùng A.P.C. gây bệnh đau mệt cấp tính). Vì thế, hậu quả khốc liệt của bánh Trung Thu năm nay chưa thể lường trước được.

Mong quý vị lưu tâm.

NGUYỄN ANH



THÚY KIỀU MẮC LƠM SỞ KHANH

Bỗng các báo la lên bài bài
Tịch thu hoài tàn hại bỏ cha
Than ôi, dân chủ cộng hoà
Than ôi lời hứa « cha già » vứt đi !
Mới trình trọng tí vi lên đầu
Răng thời gian chốt mấu vận tranh
Tụi tui xin hứa chân thành
Lắng nghe tất cả, không hành hạ ai
Phe đối lập công khai phê phán
Ra cái điều bầu bán tự do
Nhất ngôn quân tử xuất lò
Nhật trình tướng bở hé hò thả ga !
Nhưng liên tục thành ma ráo trời
Hết tên nào phản đối tông tông
A lê, lệnh phủ Đầu Rồng
Tịch thu nhất loạt, đừng hòng chống ta !
Bọn nhà báo thực thà mới khờ
Tin vào lời dụ dỗ là điên
Biết khi lời hứa hão huyền
Quần thun cũng mất, xu chiêng chẳng còn !
Nay tất cả thầm đòn gào thét
Muộn mất rồi giè nhét khó kêu
Tự do quảng cáo đều đều
Thi hành lại phải là điều xét sau !
Ôi, báo chí ruột đau hơn cắt
Ai biếu khùng, rắn mắt đấu tranh
Thúy Kiều mắc lơm Sở-khanh
Nguyễn Du thi thánh rành rành tiên tri
Tôi rất phục « cha lỳ » dân tộc
Càng chơi lâu ngón độc càng hay
Hỗn hào, cứ việc ra tay
Ông mà trúng cử chúng mày toi luôn

TÚ KẾU

DÒNG ĐỜI

TUYÊN CÁO

- Ngày 22-9, Thượng Viện đã công bố một bản tuyên cáo gồm 4 điểm kêu gọi tổ chức lại cuộc bầu cử TT, PTT. Các báo đã đặc biệt ghi nhận các nghị sĩ cả hai phe thân chính quyền và đối lập lần đầu tiên đã có quan điểm gặp gỡ nhau : Không những NS Vũ Văn Mẫu, già nhà của Án Quang lên diễn đàn chửi xỏ cuộc bầu cử, đặc diễn, các nghị sĩ như Trương Tiến Đạt, tác giả dự thảo tuyên cáo vừa bị ám sát.., thị oai ngoài xa lộ, NS « Mắt tròn » Huỳnh Văn Cao, Nữ NS « rǎng sáng vườn chè » Phan Thị Nguyệt Minh cũng đều lên tiếng dứt tình với Tú Thiệu đứng về phía dân chúng chỉ trích kịch liệt bầu cử độc diễn. Trong số 31 nghị sĩ hiện diện có tới 28 phiếu tán thành bản tuyên cáo. Cho nên theo đúng thông lệ, cụ Chủ tịch Nguyễn Văn Huyền lại phải lên Tú Vi trình diễn một « show » đọc nguyên văn bản tuyên cáo.
- Bản tuyên cáo có giá trị như một lời cảnh tỉnh phản ảnh được dư luận đồng bào hơn là một quyết nghị có tính cách cưỡng chế, cho nên qua bản tuyên cáo, nếu nói các nghị sĩ quay ra viết phim có lẽ cũng không sai. Chỉ tiếc là bài phim viết rất trễ, chỉ 11 ngày trước bầu cử độc diễn, thành ra Độc Thủ e ngại việc làm cho có lệ để đỡ chịu tiếng trước quốc dân.
- Sở dĩ Độc Thủ coi bản tuyên cáo của Thượng Viện phản ảnh được rất rõ rệt dư luận dân chúng, vì trong phần nhận định, các lý lẽ trình làng vốn đã được các báo nhắc nhở rất nhiều lần : « bầu cử độc diễn là trái lòng dân, » có thể đưa chế độ hiện hữu Nam VN « khó thoát khỏi sự sụp đổ » v.v... Trong phần tuyên cáo, Thượng Viện đưa ra 4 điểm : kêu gọi chính phủ, kêu gọi LĐ Thiệu-Hương, kêu gọi toàn thể nhân dân, kêu gọi các thầm quyền hiến định hãy nghĩ lại.
- Bản tuyên cáo còn chưa ráo mực, chính phủ sốt ruột bèn ra ngay môt tuyên cáo, mà nội dung chỉ nhằm « nói lại cho rõ ». Bất chước sự trình trọng này, mỗi khi báo chí muốn cải chính lỗi typo cũng có thể ra tuyên cáo chạy nhặt trình !

Tuyên cáo của chính phủ có khuynh hướng chơi trội hơn tuyên cáo của Thượng Viện : Về hình thức, tuyên cáo phát khởi chỉ có 3 điểm. Tuyên cáo trả lời của chính phủ có tới 4 điểm. Về cách công bố chính thức, Tú Vi chỉ phát hành cụ Chủ tịch Huyền đọc tuyên cáo một lần trong khi xướng ngôn viên đọc hoài tuyên cáo của chính phủ. Chính phủ đồ thừa cho Quốc Hội đã mẫn luật thì phải thi hành cho nghiêm chỉnh. Độc Thủ nghe đến đây cứ hí mũi hoài vì cảm trước tinh thần trọng pháp cao độ của chính phủ. Điều 2 của ban tuyên cáo của chính phủ còn nại tới « tình trạng thực tế » trong câu « Chính Đại Hội Đồng Tối Cao Pháp Viện trong phiên họp ngày 3-8-71 đã quyết định cho Bộ Nội Vụ túy nghi áp dụng luật cho tình trạng thực tế ». Như vậy là tuyên cáo phân biệt hai tình trạng : tình trạng pháp lý là tình trạng không thực tế, tình trạng độc diễn mới thực tế vì liên danh ứng cử sẽ chắc ăn. Tinh thần « chấn ấn » vốn là tinh thần dân tộc rất đáng được đề cao.

Trong số những đổi tương được Thượng Viện kêu gọi mới chỉ có chính phủ là trả lời liền. Kẻ nào dám nói hành pháp chậm như rùa, thiếu mẫn cán là sai nặng ! Danh sách chưa trả lời gồm có : liên danh Thiệu-Hương và các thầm quyền hiến định. (Lập pháp, và Tối Cao Pháp Viện) Chính phủ đã nại Hiến pháp và luật bầu cử ra làm bùa hộ mạng ra tuyên cáo chống tuyên cáo của Thượng Viện. LĐ Thiệu-Hương chỉ còn một lý lẽ rất phù hợp với tình trạng thực tế hiện nay để phản pháo tuyên cáo của Thượng Viện là sự tình rất mót hy sinh của cắp bài trùng lanh tụ.

Trong số các thầm quyền Hiến định, Tối Cao Pháp Viện rất có công với nền dân chủ qua những pháp quyết trỗi sụt như kinh quyết. Chỉ riêng Hạ Viện là bế bối : Đã mẫn rã khoản 7 điều 10 làm rắc rối sự tình Hạ Viện lại nhất định ngoảnh mặt làm ngơ, làm như chế độ có sụp đổ như tuyên cáo của Thượng Viện đã cảnh báo Hạ Viện vẫn bình chân như vại, « tiền thầy bỏ túi » không bằng !

ĐỘC THỦ





Thượng viện chuyên minh : cuộc liên minh kỳ dị đang thành hình

**Thượng viện đang có biến chuyển : Ông Mẫu đi với ông Cao để hất
ông Huyền. Chuyện thật hay giả tưởng ? Hòa mù hay thế cờ mới ?**

● LÃ PHƯƠNG

Thế nào ông Thiệu cũng ăn chắc
kỳ 3-10 này cho coi vì «Ấn Quang
đã bị mua hết rồi, đâu còn chống
ông Thiệu nữa». Nếu có ai nghe
câu này cách đây vài tháng trước
hay chỉ 3, 4 tuần trước đây hẳn
phải ngạc nhiên. Nhưng cái lỗ tai
thính của Saigon trong hai tuần
chót trước ngày bỏ phiếu 3-10 hiện
nay đã dần dần thấy quen tai với
giả thuyết trên. Và từ chỗ thèm cảm
cái giải thích đó, họ đã lẩn ra
nhiều manh mối cho vụ chuyển
hướng chính trị ngoan mục và
sinh tử nhất của nền đệ nhị Cộng
hoà.

«Loạn lúc này không có lợi !»

Câu đó do một nhân vật ủ g hộ
ông Thiệu nói ? Do một nhà hoà
giải có bằng hành nghề nói ?
Không. Đó là ý kiến của một nghị
sĩ nòng cốt liên danh Hoa Sen,
khối lập pháp «chống ông Tniệu
đến chiều». Ôi ! Sao đem mần thịt
ông độc diễn lúc này lại không có
lợi ? À đó là vì nhà cách mạng
dang dở của Ấn Quang sau một
năm ăn cơm Thượng Viện đã thăm
dần cái phong thái chính trị của
diện Diên Hồng đường bờ sông.

« Chính trị là thỏa hiệp », làm
chính trị là chế tạo thế lực để nắm
vững da số bất cứ lúc nào, bất kỳ

lập trường nào, bất kể với ai. Đó là
bản mô tả gần đúng trạng thái thần
kinh hệ mới nhất của các chính
khách lãnh đạo trong khối Hoa Sen
tại Thượng Viện.

Sau 1 năm trời vật lộn với phe
đa số thân chính quyền tại TV khởi
từ vụ tẩy chay việc chủ tịch Huyền
chủ tọa Tân Thượng Viện cho đến
việc thành lập Ủy Ban Quốc Hội
chống Bầu Gian mới đây, tình势
lại, Liên danh Hoa Sen của hơn
1 triệu phiếu cử tri năm 1970 được
gi? Không tên không kén, chỉ là
thành tích của một quả cân bị định
mệnh buộc chặt vào một đĩa cân
để cho các quả cân khác tha hồ bay
lượn chuyền dịch trong không gian
tự do để vẽ lên các chiêu hướng
hành động uyển chuyền đem lại
nhiều thế lực mới và mở rộng con
đường xoay trở cho các Nghị sĩ tự
do, bảo thủ, và ôn hòa cũ kỹ của
ngôi nhà trước đã từng được dùng
làm Phòng Thủ Thương Mại ngoài bờ
sông.

Khởi đầu là vụ bầu bán văn
phòng TV cuối năm 70. Khởi thân
chính quyền của liên danh Mặt Trời
Huỳnh Văn Cao liên kết với khối
độc lập của Bóng Huệ Nguyễn Văn
Huyền toàn quyền chia xác các
ghế với một da số vững chắc hơn

35 phiếu, trong khi 10 bong Hoa Sen
mới do đầu tàu Vũ Văn Mẫu ý ạch
léo mãi không sao móc được vào
đoàn tàu đang dở khói Dân Tộc
do Cựu nghị sĩ Nông Công
Binh Trần Văn Đôn đề lại. Chính
một Nông Công Bình khác, NS
Thái Lăng nghiêm, đã là người tẩy
chay con tàu Hoa Sen quyết liệt
nhất.

Sự bất hòa chỉ là câu chuyện của
những người «chung giường khác
mộng».

Liên danh Hoa Sen đại bại trong
màn bầu bán đầu tiên.

Cái Jeu thỏa hiệp đã không
được áp dụng vì keo đầu bờ ngỡ. Vì
cần phải kiên định lập trường. Vì
cần thời gian làm quen với chiến
trường mới xa lạ hẳn cái nghị
trường tự do quen thuộc các hê
phố của cái Jeu xuống đường, tuyệt
thực cắt tóc tự thiêu. Đồng ý.

Trong thời gian tập sự đó tư thế
đối lập tại Thượng Viện được già
tăng với tác phong độc lập cứng
đầu đầy thủ đoạn của liên danh
Bóng Huệ, những người đứng giữa
với lá phiếu quyết định đánh ngã
cán cân.

Hầu hết ghế văn phòng TV rơi
vào tay kối này sau màn liê

kết trả nguy cuối 1970.

Nếu cả những nhân viên văn
phòng của Thượng Viện cũng có
mác bông huệ. Ở cái thế đứng giữa
quyết định đó, những Bóng Huệ
tha hồ tung hoành bắt bí và nắm
giữ phần lợi tối đa xuyên qua
mọi cuộc bỏ phiếu theo chiến
thuật «ăn hai nhà một». Phe đối
lập chính thức Hoa Sen mất mọi
lợi thế của một kẻ thỏa hiệp vì
đã từ chối con đường đó, cũng mất
mọi lợi thế của đối lập vì có mây
anh độc lập đối lập bên cạnh.

Phe chiu thoả hiệp đến chiều
là những Mặt Trời cũng ngất ngửa.
Mọi việc đã có đòn anh chủ
tịch Huyền và các toa tàu kháng
khí Ng huy Chiểu, Lê văn Thông
bao sắn hết. Mọi đòn phép tuyệt
chiêu của Dinh Độc lập khi cần mợ!
hai chưởng lực từ Thượng viện,
đánh ra đều bị kẹp vào giờ chót.
Thí dụ : vụ bác bỏ điều 10 khoản
7 do Hạ Viện thông qua. Thi dụ
vụ mới nhất : Tuyên cáo của T
VN ngày 22-9-71 lên án cuộc bầu cử
độc diễn, một vở khá nặng làm con
người lý Ng văn Thiệu phải trả
đòn ngay chiều tối cùng ngày bằng
ly luận giản dị «sao Thượng Ha
viện không phản đối bằng luật mà
chỉ thích cự汨 bằng miệng !

Thật ra đã có một chuyền hương
sau xa trong lập trường Thiên Chúa
Giáo miền Nam đối với việc mưu
cầu hòa bình cho VN làm động cơ
mạnh liệt uốn nắn lại các mối
tương quan lực lượng trong nội bộ
miền Nam từ mấy năm nay. Đặc
biệt là từ khi lô dạng cái mỏ thúc
hỏa hoản 3 chân trên thế giới với
Mỹ Nga Tàu qua vụ xung đột Nga
Tàu cho đến cuộc đụng ức chính
trị Tàu Mỹ sốt dẻo mới đây.

Lập trường Thiên Chúa Giáo
VN đã được chuẩn bị và điều
chỉnh cho kịp thời với hoàn cảnh
thực tế mới, trong đó việc chấp
thuận chung sống bằng cuộc đấu tranh
chính trị với phe ta xã hội, việc hồi phục tinh thần ái quốc
lâm căn bản cho tín ngưỡng tôn
giáo của các giáo hội địa phương
sau công đồng Vaticanô đệ nhị
chiêu hương cải cách xã hội táo
bạo... là các cột trụ vững chắc
nhất cho tân chính sách Giáo hội

Công Giáo La Mã ở Đông Nam Á
và tại các nước thứ ba nói chung.

« Công sản là một chủ nghĩa
quốc tế, có những bần phận quốc
tế và một cái thể hòa giải quốc tế.
Cái đó có thể điều hợp với cái
quốc tế chủ nghĩa của Giáo hội
Công Giáo. Nhưng còn những phe
quốc xã quá khích kia ? những lực
lượng chủ trương I quốc giáo kia.
Cái đó nhất thời có thể làm bối tắc
Giáo hội tại địa phương. Cái đó
kết lầm. » Các phân tích gia chính
trị đã diễn nôm nǎi nhận định chiến
lược của Vatican để giải thích cái
thể xoay chiều đổi chiều và xếp
loại «ta địch bạn thù» lại của một
lực lượng tôn giáo.

Từ đó có những vụ Nguyễn Ngọc
Lan, vụ Châu Tín, vụ Ngò công Đức,
vụ các cha Vườn Xoài... ở ngoài
đường phố, trong các đại học trước
cửa tòa Tổng giám Mục trên báo
chí và trong giáo dân. Nhưng chính
trị cũng khởi đi từ các lâu đài, các
định chế cao cả hiến định nữa
chứ ! Vậy thì những Bóng Huệ,
khuôn mặt của giáo dân tại TV,
phải được điều chỉnh tịa độ lại.
Và điều chỉnh cả đạn đạo nữa. Có
khi còn phải thay đổi cả xạ thủ nữa.
Chuyển đổi tinh sau, 3 năm 1 lần.
Các việc đầu tiên đã làm là thực
hiện 1 cuộc chuyền minh,

Nhờ cuộc chuyền minh đó, thế
giới TV của đệ nhị cộng hòa đã
được cứu vãn bởi các hành động
can đảm về chính trị của các da số
nghị sĩ, theo đà lôi cuốn chung,
khác hẳn trào lưu quen thuộc mà
da số nhân vật Hạ Viện đã rời vào.

Phe độc lập chiến thuật Bóng
Huệ là những nghị sĩ đứng giữa
đã từ chuyền minh thành lực lượng
đối lập trên thực tế. Phe đối lập
chiến lược Hoa Sen trở thành cái
giá để mạc áo giúp cho Bóng Huệ
tò đậm và khai thác chiến tích của
mình.

Cái gì phải đến... đang đến

Chiều chí các con số kết toán
theo lược đồ trên, hai phe ta hữu
cỗ điên phải duyệt xét lại lập
trường, chiến lược chiến thuật
của mình. Nhưng còn cơ hội để
chuyền minh chăng ?

Đòn phép điều 10 khoản 7 đột
ngột biến hóa ra chiêu gậy ông đập
lung ông » đã đem lại bối cảnh
thuận tiện.

Sau khi bị 2 địch thủ tẩy chay
liên tiếp du minh vào thế độc diễn
rõ ràng là hậu thuẫn kỳ cựu thiên

chúa giáo đang rời bỏ mục tiêu
trên Nguyễn văn Thiệu ưu cầu vă
lại một thế cờ mới cho chính trường
miền Nam.

Việc cùng một lúc có tới 2 ứng
cử viên phó Tổng Thống Thiên Chúa
giáo, trong cả 2 liên danh đối lập
với ứng cử viên TT Thiên Chúa giáo
N.V. Thiệu là một dấu hiệu rõ rệt.
Nếu người ta nhớ lại dr luật các
đồng chí trong ủy ban phối hợp
hành động chính đảng của Ông
Trương Vĩnh Lễ đã ngạc nhiên
thế nào khi nghe ông ra phò cho
ông Kỳ. Rồi đến vụ ông Hồ văn
Minh ; Việc ông dẫn biếu Lệnh hò
Xung này đúng vào chỗ ông Hoa
Sen chúa Vũ văn Mẫu vào giờ chót
là kết của cả một cú ma mập
ngon mục và có lợi cho cả mọi

Vậy thì chiến dịch vận động đầy
cụ già Huyền lên ghế quyền Tổng
Thống 3 tháng ngày càng manh là
có xuất xứ có gốc rễ sừng sững
lám.

Và TT Ng văn Thiệu người bị
hy sinh cho cuộc chuyền minh, đã
chuyền minh đúng lúc cuộc chuyền
minh tiếp theo dây chuyền là của
ông thụy Mật Trời ở Thượng viện.

Các tin tức vừa được phối hợp
cho thấy một phác họa chung : 15
phiếu của Mật Trời đang xếp gần
lại cùng 16 phiếu của Hoa Sen để
lấy lại mọi quyền lực của 18 Bóng
Huệ ở TV.

Bằng chứng ? Người ta nói đến
cuộc thắng cử oanh liệt của các
ứng cử viên H. viện Ấn Quang khắp
miền Trung đến sự già tàng hùng
hậu khôi dân biều đổi lập có mạc
Ấn Quang. Người ta dự đoán vi
thừa nhận Hiến Chương Viện hòa
đạo Ấn Quang đến ghế phó Chủ
Tịch TV Ấn Quang, đến thế đổi lập
lưỡng đảng theo Hiến pháp dành
cho Ấn Quang. Gi nữa ?

Cái đó tùy cái chuỗi biến chuyền
từ nay đến 1972 qua các chặng
tẩy chay kết quả độc diễn. Mỹ tuy
còn hạn kỳ chặng rút quân cuối
cùng gặp gổ Nixon Chu ở Bắc kinh
các tài trời ách nước khác !

Một nhà quan sát kỳ cựu tóm
lực vấn đề :

— «Dù có bênh ông Thiệu tới
để. Ấn Quang vẫn là đổi lập. Dù
chống ông Thiệu tới đâu công giáo
vẫn chưa là đổi lập. Cho nên còn
sắp xếp dài dài !»



Một giấc mơ

Các Sĩ

Báo T.S. số ra ngày 19-9-71 gần đây có đăng tải hai lời tuyên bố một của ông Nixon, một của ông Bunker.

Lời của ông Nixon : «Dân Việt Nam còn phải chờ đợi nhiều thế hệ nữa mới thực hiện được dân chủ»

Lời của ông Bunker tuyên bố với các ký giả Mỹ : «Đừng trông đợi gì quá nhiều nơi dân tộc kém mờ mang này».

Hãy rất thành thật và rất khách quan đi tìm chân lý của hai lời nói trên bằng «tiên trách kỹ» đã !

Nói đến tự do dân chủ là nói đến tinh thần trách nhiệm tôn trọng luật pháp kỷ luật. Từ do dân chủ và tinh thần trách nhiệm với những người trưởng thành là bài yếu tố khái khít nhất hình với bóng. Muốn được hưởng tự do dân chủ «thả dân» khước từ mọi trách nhiệm đúng là thử con nít muôn ống hinh con «búp bê» mà lại muốn đuổi bóng con búp bê đi.

Tinh thần vở trách nhiệm của giồng máy chính quyền miền Nam minh như thế nào khỏi phải dài lời, chỉ xin nhắc thái độ trầm tĩnh của vị lão nho yêu cầu các báo hãy đăng tải lời kêu : «Lẽ Nghĩa Liêm Sĩ còn, Việt Nam còn».

Một người già mà phải cất lời kêu như vậy chua xót biết chừng nào.

Miền Nam đã vở kỷ luật đến thành bất cõi liêm sỉ chúng ta nhìn xem tinh thần kỷ luật sát của miền Bắc. (Hãy tạm quên cộng sản miền Bắc là nguyên nhân cuộc sát mâu thuẫn của cả đôi miền từ một phần tư thế kỷ nay.) ngược lại hẳn với miền Nam miền Bắc chỉ có kỷ luật, không có tự do dân chủ. Kỷ luật đóng góp nhân lực vật lực tài lực kỷ luật chuyền quân theo đường mòn Hồ chí Minh vào Nam, kỷ luật trong chiến đấu đến chết, kỷ luật chấn bị cái chết đến như khi linh Mỹ noet tay từng xác chết Việt Cộng thi thay tờ giấy dịch vận kêu gọi

inh Mỹ hãy phản chiến đòi hồi hương. Kỷ luật như vậy để đầy dần vào một cái chết tuyệt vọng, chết cho một lý tưởng mà thực tế mâu thuẫn Nga Hoa đã chứng minh chỉ còn đáng vứt vào sọt rác. Mà nào những nhà lãnh đạo miền Bắc có tinh ngòi, nạn lụt, họ từ khước sự cứu trợ nặng tình đồng bào ruột thịt của miền Nam, Phạm văn Đồng còn tuyên bố : Sẽ tiếp tục đánh 10 năm nữa. » Họ tưởn, tuyên bố như vậy là anh hùng với thế giới, họ chỉ hiểu dien mòi sự ngu xuẩn bắt nhân được đầy đến cùng cực.

Những người sáng suốt và giàu từ tâm trên thế giới đều rầu ruột thương cho dân tộc Việt Nam rơi vào hai chính quyền cùng ngu xuẩn như nhau, mọi đảng vô trách nhiệm, vô liêm sỉ đến cùng cực, 1 đảng bất nhân đến cùng cực.

Lời nói của các ông Nixon và Bunker chỉ cốt chỉ trích miền Nam, nhưng xét ra miền Bắc ở thái cực đối lập nào có hơn gì. Chúng là tên đao phủ không hồn không kèm của dân tộc.

Nhin đất nước minh điều linh suối một phần tư thế kỷ rồi nhìn các nước Áu, Á, Mỹ, Phi khác chúng ta phải giật mình mà nhận ra rằng không có nước nào chịu đựng nổi một cuộc chiến tranh lâu dài như vậy, điều đáng sỉ nhục đến muôn vàn là đây lại là một cuộc nội chiến cốt nhục tương tàn.

Luôn luôn nắm quyền chủ động trong việc phá hoại, phải nói là cộng sản miền Bắc, chúng nắm quyền chủ động gây nán, giết tróc, ám sát, chúng bắt dân chúng miền Bắc húc đầu đến cùng vào lò sát sinh để hy sinh cho cái gì ? Cho lý tưởng cộng sản ? Cộng sản nào ? Cộng sản Nga chửi Tàu bay cộng sản Tàu chửi Nga ?

Người Việt của cả hai miền, kinh qua một phần tư thế kỷ kinh nghiệm với Cộng Sản, miền có cơ làm chủ được vận mệnh, cứu được đất nước, chính là miền Nam. Nếu

song việc làm tắc trách, mạnh ai nấy mua minh bỏ sở kiến ngoài...

Tình trạng xã hội : đã điểm trộm áp. Học sinh : hippy, bè hội đồng. Lập pháp : thi đấu, xuất ngoại uôn lậu.

Tư pháp : thi đấu tối cao pháp iện với khoản 7 điều 10... hợp iện...

Hành pháp : thi đấu, ông Tông hống với tinh thần thượng tôn pháp luật đương vận động tranh ır một mình, một hiện tượng tranh cử vô tiền tuyệt hậu trong chì sùi bùi cù thế giới.

Tự nhìn vào mình, tiên trách kỹ, iệu chúng ta có bảo là họ — ông Nixon và ông Bunker — quá lời :

— Dân VN cần phải đợi nhiều hế hệ nữa mới thực hiện được dân chủ (Nixon)

— Đang trong đợi gì quá nhiều iỏi dân tộc kêu mở mang này. (Bunker)

Và cụ đồ nho VN chỉ còn biết hấp hối hương lòng với lời nhận chủ :

— Lê nghĩa liêm sỉ còn là VN còn.

Tiêu trách kỹ rồi hậu ta thử trách nhau xem sao ?

Người Mỹ đến đất nước này, vào sau được đất nước này nhờ nương vào lòng dân biết sợ độc tài cộng sản. Nhưng có thật người Mỹ thực tâm muốn giúp người Việt tiến mạnh trên con đường tự do dân chủ ? Suốt 10 năm qua, người Mỹ trực tiếp chiến đấu ở đây biến nước Việt thành một phòng thí nghiệm khổng lồ cho bom đạn, khí súng, súng máy, thuốc khai hoang và sau cùng thành con bài mặc cả.

Những người Việt còn lẽ nghĩa liêm sỉ, chính sách Mỹ đâu có đi với họ, đâu có giúp họ như một đồng minh vô tư, trước sau họ chỉ có hai bàn tay trắng, tệ hại hai bàn tay đó còn bị trói quai về phía sau nữa.

Hãy giả thiết đám người Việt còn lẽ nghĩa liêm sỉ gặp thời vùng lên được, chiếm được một địa bàn động từ Thanh Hóa vào Bình Trị Thiên chẳng hạn, chống chính sách nô dịch của cá cộng sản quốc tế lấn từ bắc quốc tế. Lúc đó chắc chắn thế giới sẽ chứng kiến cảnh máu chảy về tim như thế nào và chắc chắn cả ông Nixon và ông Bunker sẽ liều minh với cộng sản

gấp (cũng như thực dân Pháp đã làm trước đây) để diệt cho bằng được đám người lẽ nghĩa liêm sỉ kia. Người Mỹ cần già nò, dân cần những người lẽ nghĩa liêm sỉ. Điều đó là một sự hiển nhiên rồi.

Trách một nước mà những người thiện chí bị trói cả 2 tay thì cũng tội cho nước đó.

Đầy đủ phuong tiện như nước Mỹ mà chính sách Mỹ không dùng phuong tiện đó xây dựng cho con người, ngược lại dùng chúng để kim hâm, để phong tỏa con người thi ai là kẻ đáng trách hơn. Trên đây tôi nói « chính sách Mỹ » chứ tôi không nói đến người dân Mỹ vì người dân Mỹ, hay người dân Việt hay người dân của bất cứ nước nào đều là người cả, đều thiết tha với nhân tính, với cảm thông, trắc ẩn. Chính sách Mỹ đã từ lâu thành cái máy tính điện tử mờ rờ.

Không phủ nhận « kỹ thuật máy tính điện tử » của Mỹ, nhưng đây là ước vọng của tôi : « Giả như kỹ thuật Mỹ được dùng theo tinh thần Phật. »

XXX

Đề kết thúc bài này tôi xin thuật lại một giấc mơ, đúng ra một ác mộng của tôi sau khi nằm vát tay lèn trán trong đêm khuya suy nghĩ nhiều để tìm hiểu chân lý qua hai lời tuyên bố dà kề của hai ông Nixon và Bunker.

Tôi mơ thấy chúng tôi, nhiều người, cả nam lẫn nữ, cùng đến chơi một vùng thật đẹp có bãi cỏ xanh, có hồ sen, có rừng thông bãi biển. Chính giữa vùng là một ngôi đền cổ kính, bờ biển cao và cực kỳ nguy nga. Khi chúng tôi đi qua đền trong bọn chúng tôi có 2 người trẻ cãi nhau. Chàng trai thứ nhất hồn học chỉ vào chàng trai thứ hai mà rằng : « Mày là một tên Cộng sản, mày không được phép đến trước đền thờ này. »

Lời hồn học đó được quên đi vì mọi người mãi nô rồn nhau trên bãi cỏ xanh bên hồ sen. Tôi vào đền, và do một sự lo ngại nào đó, trèo tít lên bờ biển cao, ẩn mình sau bờ biển lớn quan sát mọi người nô nức ngoài xa bờ dưới. Họ đã tản mát ra bãi biển vào rừng thông. Tiếng họ ca heo hút cùng gió thông ; tiếng họ cười lanh vào với sóng biển ; có hai cặp nam nữ múa điệu dễn theo nhịp

vỗ tay của mọi người. Cuộc vui tần, họ trở lại trước đền. Một anh bạn trèo cao lớn, khỏe mạnh đẹp gai nhất biểu diễn di xe đạp i bánh trước sân đền Tôi vẫn nép mình trên bàn thờ sau bình hương lớn,

Chợt có tiếng thét hồn học và cương quyết :

— Mì là môt tên cộng sản, mì phải đến tội trước đền thờ này. Hồi các anh em tôi đề nghị không ám sát nó mà bắn ngay trước mặt nó.

Nghé lời nói đó mà tim tôi nhói buốt, lúc đó tôi mới sực nhớ chàng trai trèo cao lớn, đẹp gai khỏe mạnh đương biểu dễn di xe một bánh chính là tên cộng sản. Tim tôi nhói buốt vì bắn chất tôi bao giờ cũng phản đối giết chóc và côn thương chàng trai trèo sáp bị bắn đắc kỹ tử. Người kết tội đã rút ra khẩu súng dài khẩu tam-són thì phái. Tôi quay mặt đi không muốn nhìn cảnh tàn bạo của giết chóc. Tiếng súng nổ, tôi không dám được lòng, quay lại nhìn... Tiếng súng vỗ từng phát một liên tiếp vạch thành những đường kẽ rõ rệt từ miệng súng đến chàng trai bị bắn.

Chàng thoát lảo đảo nhưng vẫn đứng ngay, rồi vừa lảo đảo vừa chạy quanh như múa, nhịp múa của hai cặp trai gái vừa rồi trên bãi cát bờ biển bên rừng thông. Nhưng lần này diệu vũ mới tàn bạo, mới nỗi nùng làm sao. Chàng trai thứ nhất vẫn tiếp tục bắn, luôn luôn rồi mũi súng vào kè bị xử cho những đường đạn trúng đích. Sau cùng đúng vào lúc kè bị xử sáp khuỷu ngã thi diệu vũ ngưng lại thành hình một con bướm bất động.

Và tôi bừng tỉnh. Bụng tôi nhói, buốt như chính tôi vừa bị liên tiếp bắn vào đây.

Cộng sản quả là có tội với tđ quốc nhưng tôi vẫn phản đối giết chóc.

Ôi già kỷ luật của cộng sản được cộng với lòng yêu tự do quốc gia, và trong lòng trường quốc tế kỹ thuật Mỹ được dùng với tinh thần Phật. Được vậy thi chúng ta được sống ngay trong ánh sáng chân lý rồi, còn đâu những lời phiến trách vô minh, những chém giết truy lật vô ích.

CÁC SĨ

Sự ra đi của Tổng thống Thiệu



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Phong trào dân chúng chống cuộc ứng cử độc diễn của Tổng Thống Thiệu đang lên mạnh. Sinh viên học sinh xuống đường đấu tranh bạo động, cuộc tranh đấu của giới trẻ đã thay đổi màu sắc, vì từ trước tới nay bắt cứ cuộc tranh đấu nào, giới trẻ cũng cố giữ tư thế bất bạo động, nhưng nay thì từ bản chất đã thay đổi, nghĩa là không dùng tới hình thức phản đối bằng cách hy sinh nhặt đói, tự thiêu nữa, mà hùng hổ tấn công vào phía nhà nước. Đây là một điều nguy hiểm, ảnh hưởng của nó còn xa hơn nữa.

Nhưng một khi phong trào đấu tranh bạo động đã nổ ra rồi thì cả hai bên nhà nước lẫn phe tranh đấu sẽ không thể nhân nhượng nhau được nữa mà phải tiêu diệt bằng được đối phương. Hiền nhiên tại xứ sở này, phong trào đấu tranh của dân chúng chưa thể và không bao giờ lật đổ nổi chính quyền, bởi đó chỉ có thể là chính quyền đe dọa phong trào đấu tranh mà thôi.

Như vậy hậu quả sẽ ra sao? Rơi đúng vào mong muốn của đối phương, có nghĩa là có những cuộc đấu tranh thành phố. Điều này đã được Phạm Văn Đồng lên tiếng kêu gọi trong thông điệp đọc trước phiên họp khai mạc Quốc hội miền Bắc.

Bến đây buộc chúng ta phải suy nghĩ, và buộc chính quyền của Tổng Thống Thiệu cần phải thận trọng. Vì quyền lợi tối cao của dân tộc và sinh mạng dân chúng, Tổng Thống Thiệu không thể để cho phong trào bạo động thành phố lên cao được. Nhưng nhất định Tổng Thống Thiệu không thể dùng sức mạnh đe dàn áp.

Vì rằng, càng đàm áp phong trào đấu tranh càng lên cao. Và trong lúc đó, dư luận thế giới và dân chúng nhất định sẽ buộc Tổng Thống Thiệu là nhà độc tài. Cho rằng TT Thiệu có thắng được phong trào chống đối đi nữa, thì một số lớn thanh niên của chúng ta đã bị thiệt hại rồi. Điều quan trọng hơn nữa là một số khác sẽ bị đẩy vào thế phải nhảy vào vòng tay của đối phương. Như thế là đối phương đã thắng TT Thiệu ở đợt đầu của cuộc đấu tranh chính trị rồi.

Giữ vững mặt trận quân sự, chiến thắng mặt trận quân sự chưa thể gọi là thắng lợi cuối cùng

được, mà phải thắng được mặt trận chính trị TT Thiệu mới mong thấy mình là kẻ chiến thắng.

Nhưng trong tình thế hiện nay, vì màn diễn của TT Thiệu chính ông đã làm thất vọng dân chúng Việt Nam không nhỏ, ông đang làm điều luân thể giới nghĩ xấu về VN. Mà đấu tranh luôn luôn phải nhằm vào hai đối tượng,

sự bỗng dưng của dân chúng với đối phương để về

chính thể dân chủ của miền Nam, là dư luận giới mỗi ngày mỗi có thiện cảm với VNCH.

Hai điều đó đã bị cuộc ứng cử độc diễn của TT Thiệu làm cho mất mát đi. Thực sự công

trong, nền Dân chủ của Việt Nam đang bị sụp

thất bại, và sự sụp

không có ai

để giúp đỡ, và

nhưng người

nhưng người

nhưng họ

hoàn cuộc bầu cử có nghĩa rằng chính cơ quan lập pháp đã xác nhận tính cách phi dân chủ, không hợp hiến hợp pháp rồi.

Đến nay ngày 22-9, chúng tôi chưa biết được thái độ của Tổng thống Thiệu sẽ ra sao. Nhưng có thể hiểu được rằng, nếu Tổng thống Thiệu hủy bỏ cuộc bầu cử thì quyền hành Tổng thống sẽ mất và đúng đến ngày 31-10 Tổng thống Thiệu phải ra đi để nhường quyền tổ chức bầu cử lại cho Chủ tịch Thượng viện. Chính vì lý do đó nên Tổng thống có thể viện dẫn rằng: ý kiến của Thượng viện chỉ vì quyền lợi của Thượng viện mà thôi, nên Tổng thống không thỏa mãn.

Hiện nay thì Hạ viện vẫn nhiệm khôi triệu tập được nữa, mà Hạ viện mới chưa hợp thức hóa, thế nên muốn có 1 đạo luật để tổ chức bầu cử mới đặc biệt, vừa duy trì được chức vụ Tổng thống cho ông Thiệu, vừa là cho cuộc bầu cử trở thành hợp pháp thật không thể nào thực hiện nổi.

Thế nên, Tổng thống Thiệu nhất định không chịu ra đi như sự khuyến cáo của Thượng viện, nếu trường hợp đó có xảy ra thì phải có sự quyết định của Mỹ. Vì chính Tổng thống đã xác nhận như vậy, hoặc sẽ phải do toàn thể tướng lãnh muôn thể. Còn với riêng ý chí của Tổng thống Thiệu thì nhất định ông vẫn cứ đi vào con đường của ông đã vạch ra. Tức là vẫn tổ chức cuộc bầu cử như thường.

Quá trình Mỹ đang muốn dùng Tổng thống Thiệu để buộc phe bên kia phải điều đình nghiêm chỉnh và hạn chế của cuộc điều đình đó sẽ là vào cuối tháng 9 này. Bây giờ đây thi Tổng thống Thiệu nhất định phải giữ thái độ cương quyết của ông để phù hợp với quyết định của Mỹ. Vì hiện nay người Mỹ đang thực hiện những áp lực quân sự lớn lao đối với Bắc Việt kể cả việc oanh tạc miền Bắc nữa.

Vậy đi hay ở của Tổng thống Thiệu là tùy thái độ của bên kia có chịu điều đình nghiêm chỉnh hay không, có nghĩa là phải nhượng bộ Mỹ hay không. Nếu nhượng bộ Mỹ có nghĩa là hòa bình sẽ được tái lập trong một thời gian ngắn, và trong thời gian đó Tổng thống Thiệu vẫn tại chức để rồi rút lui khi Hoa binh trở lại đúng như lời ông tuyên bố.

Nhưng sự rút lui của Tổng thống Thiệu nhất định phải được sắp xếp trong vòng trật tự của Hiến Pháp và Luật pháp. Có nghĩa rằng: Có thể là Tối Cao Pháp Viện sẽ chiểu điệu 46 của luật bầu cử Tổng thống để tuyên bố hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử, hoặc chính TT Thiệu sau khi được hợp thức hóa sẽ tự ý rút lui, vì số người không đi bầu quá đông, nhưng bất cứ trường hợp nào cũng phải phù hợp với thời gian cần phải có của cuộc thương thuyết, và phải bám chặt lấy Hiến pháp. Nếu không vậy thì quả là ngu to, thế nên dù TT Thiệu ra đi trước ngày bầu cử hay sau ngày bầu cử cũng phải giữ hai nguyên tắc chính đó. Nhưng ra đi trước vẫn hơn, vì rằng sự ra đi đó chỉ là nguyên tắc, vì thời TT chỉ hết nhiệm kỳ vào ngày 31-10, trong thời gian đó Quốc hội sẽ có thể được triệu tập gấp rút để sửa lại luật, và rất có thể TT Thiệu sẽ được ngồi lại từ 3 đến 6 tháng, theo với luật mới.

Các đoàn thể tôn giáo đều đã tỏ thái độ

Phải nhận rằng, chưa lúc nào bằng lúc này các

đoàn thể tôn giáo lại cùng đồng ý với nhau về một

điểm là chống sự độc diễn của Tổng Thống Thiệu

Lập Pháp cũng đã bày tỏ thái độ

Không những giới trẻ, các đoàn thể chính trị

Tôn giáo và dân chúng đô thị đều nhất trí chống đối cuộc bầu cử 31-10 của Tổng Thống Thiệu, mà ngay đến

Thượng Viện cũng đã chính thức bỏ phiếu yêu cầu

Tổng Thống Thiệu hủy bỏ cuộc bầu cử này.

Trong khi Tổng Thống Thiệu cho rằng cuộc bầu

cử này hoàn toàn hợp hiến và hợp pháp thì nhiều

nghị sĩ (tức là những người là luật đã cho nó là

vì pháp hiến pháp và luật lệ). Việc Thượng viện

điều tra bỏ phiếu yêu cầu Tổng Thống Thiệu

NHỮNG GIỌT MỰC



LÊ TẤT ĐIỀU

LTS : Những giọt mực là tên tập truyện dài của nhà văn Lê Tất Điều, đang được ấn hành làm quà Trung Thu cho các nhí đồng V.N. Lê Tất Điều vốn nổi tiếng là nhà văn của tuổi thơ nhìn thế giới thơ với đôi mắt tinh tế, hài hước và tràn đầy tình yêu thương. Những Giọt Mực là một tập truyện dưới con mắt giàu tưởng tượng và đầy mẫn cảm của trẻ, các cái bàn, cái ghế, quyền sách, cái lồng đèn.. đều thi thoảng nói chuyện, sinh hoạt như người. Lê Tất Điều giới thiệu các nhân vật mới của mình: "Đây là những nhân vật đặc biệt, không có thể cẩn cức, không có thể cử tri, chắc chắn chưa tới tuổi bao, nhưng lại luôn luôn hợp lệ tình trạng quân địch!"

ĐỜI

lâu, chủ biết tính ông. Ông hay nhăn nhúm nhưng tối bụng.

Anh Ghé cũng lèn tiếng phụ với Ông Bàn. Anh than phiền về chú bé hồi này hay nghịch, thường đứng trên mình anh mà nhảy nhót.

Anh Điều giãy suốt buổi chay lượn mệt nhọc giờ nằm ở gầm tủ ngủ bù. Nếu không chắc anh đang ba hoa thuyết trêu tò tiên của anh. Ôi ! Thời của những Ông Điều khồng lồ sáo để ca hát vì vu giữa lưng trai.

Thực ra, lối không phải ở chú Ngán kéo. Cậu bé có món đồ chơi gì cũng tống vào lồng chú. Nhưng Ngán kéo không cãi. Ông Bàn già rồi, kinh lão đặc thô. Ở với nhau

trắng và cản đối. Ít khi gió làm các ngôi phải đảo nhiều vòng. Cần gì có đuôi đê giữ thẳng bằng !

Trầm lặng nhất vẫn là Ông già Cung Tiên. Ông mang dòng máu hiệp sĩ quí phái, lúc nào cũng kín đáo với lớp áo màu đen phơn phớt bụi phong trần.

Thỉnh thoảng, Ông kè lại một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Các đồ vật trong phòng tưởng chừng nghe tiếng quân reo, ngựa hí và thấy Ông Cung Tiên, nắm gọn trong tay một Dũng tướng, đang tả xung hữu đột giữa trận tiền. Đêm nay, Ông không nói. Chắc Ông đang thương nhớ một điều gì ? Hay Ông đang lắng nghe bọn Guốc dép kể các cuộc du lịch của chúng và lòng thầm khinh bỉ. Bọn giày dép được đi xa, biết nhiều, nói dóc nghe còn thương được. Lũ Guốc chỉ quanh quẩn ở xó nhà cũng góp lời, thật nản.

Như thế, đêm sẽ trôi qua mọi cách bình thường cho tới lúc bình minh đến nếu đột nhiên ở gần tủ không vang lên tiếng kêu thảm thiết :

— Trời ơi ! Cứu tôi ! Cứu tôi ! Đó là tiếng kêu của cụ Sách.

Mọi vật nhốn nháo hỏi :

— Chuyện gì đó cụ ?

— Cụ mơ ngủ hả ?

Cụ Sách hồn hồn :

— Tôi đang mơ màng thì bị cắn một phát vào gáy đau đe dẻ !

— Cái gì cắn ?

— Không biết. Chắc một con quái vật.

Ông Tủ có vẻ ngạc nhiên :

— Nay cụ Sách, sao cụ lại nằm dưới đó ? Tôi tưởng cụ phải ở trong lòng tôi chứ. Lúc nào tôi chả dành cho cụ một chỗ nằm mát mẻ rộng rãi.

Cụ Sách vừa xuýt xoa kêu đau vừa than thở :

— Ấy, tại cậu chủ vứt tôi ra đây đây. Hồi này cậu ấy bừa bãi quá, chả coi công dạy dỗ của tôi ra gì hết.

Chưa nói xong cậu cụ lại kêu rúi. Ông già Cung Tiên, vốn có máu hiệp sĩ trong người ra lệnh lập tức :

— Phải có ánh sáng.

Mọi vật đều hướng về phía Đèn Ông chờ đợi. Những tên này đang ngủ say sưa. Bây giờ chỉ có Ông chủ nhà đánh thức hắn mới dậy, và eo dậy hắn cũng kêu lách cách

mấy tiếng cầu nhau, nhập nhoạng ngài ngủ mấy cái. Hắn làm việc co giò và cư xử một cách hết sức máy móc. Khi hắn mới được đưa về đây, Ông Đèn Cầy vừa trông thấy đã than :

— Thôi thế là máy móc bắt đầu ngự trị, đè bẹp loài đèn cầy rồi.

Và Ông lui về một góc bàn thờ, thất nghiệp nặng, chỉ chờ dịp Ông Ống ống đau mới ra tay được một lát. Nhưng trong những dịp có lễ lạc Ông trở nên quan trọng lạ thường, đó là nguồn an ủi duy nhất, quả thực, những giây phút linh thiêng đó, Ông Đèn Cầy cảm động và hài lòng, mặt mũi Ông thật rực rỡ. Từ cách Ông thật đáng hoàng hơn anh Đèn Ông nhiều. Những lúc nguy ban thế này, ai dám trông mong vào Ông Ông máy móc và ích kỷ.

Nhưng, lúc này Ông Đèn Cầy ngủ mê mệt.

Anh Ghé gọi anh Điều :

— È ! Bồ bay lẹ tới gầm tủ coi con quái vật nào đang tấn công cụ Sách ?

Điều cắn nhăn :



— Việc ai người ấy lo. Tôi làm việc cực nhọc cả buổi chiều rồi, không làm giờ phụ trội đâu.

Nói xong, tên ích kỷ hạng nhì này ngủ tiếp. Mọi vật nghỉ đến chỉ Bóng bay. Nhưng chỉ ấy mới bị xí hơi hôi chiều qua, bị ốm, nằm ỉu xiu ở một góc nhà, gầy top hẳn đi chưa biết xẹp lúc nào. Chắc chỉ không cất bước nổi.

Tinh hình có vẻ hoàn toàn tuyệt vọng. Bình hoa đã bắt đầu nhỏ lẻ thương cho Ông lão Sách.

Bóng dưới gầm bàn có tiếng quay vụ vù Chú Con Quay đã dừng đậy. Chú xoay tít, xoay tít và lẩn tới gần tủ quan sát. Chú nói :

— Xin báo cáo với đại tướng Cung Tiên. Kẻ tấn công cụ Sách là một con chuột khổng lồ. Nó đang cắn gáy cụ ấy.

Cụ Sách rên rỉ không ngừng. Ông Cung Tiên hé :

— Tôi có thể bắn hạ nó, nhưng làm sao xoay cho ra chút ánh sáng bây giờ. Tôi không thể bắn đạn được.

Mọi vật lại ngần ngại. Làm sao có ánh sáng bây giờ ? Bình hoa trên bàn khóc thảm thiết.

Ông Bàn sot ruột :

— Tôi có thể khuân vác tất cả. Ai muốn nhảy lên mặt tôi mà ngồi cũng được. Nhưng tôi làm gì có ánh sáng. Tôi nghiệp cụ Sách quá. Nếu cụ có bồ gi chặc tôi cũng không sống nổi. Ngày nào chúng tôi cũng gặp gỡ nhau.

Ông Bàn càng nói càng nghẹn ngào !

— Ông Cung Tiên sửa soạn tấp còng đi. Tôi sẽ lo vụ ánh sáng.

Cậu nói đó của một giọng khàn khàn như phát ra từ một nồi dày bụi. Đó là giọng bác Đèn xếp. Bác chui từ gầm giường ra. Bác đã nằm đó để chờ Tết Trung Thu. Mỗi năm bác chỉ làm việc có một ngày. Thời gian còn lại bác nghỉ hè.

Bác Đèn xếp đã lèn tới giữa nhà. (Đó là vật cõi đơn nhất trong phòng. Bình thường chả có vật nào nói chuyện hay nhắc tới đèn xếp).

Đèn xếp đứng thẳng và sáng dần. Thân thể bác đầy bụi. Ánh sáng còn mờ. Nhưng lần xếp chưa giãn ra hẳn, chúng cũng尉尉 biếng như những khớp xương lâu không được dùng tới. Ông Cung Tiên hé :

— Ráng lên chút nữa !

Bác Đèn xếp cố sáng hơn.

— Tôi thấy bóng tên chuột rồi. Sáng lên chút nữa bác Đèn xếp.

Đèn xếp không ngừng cố gắng.

— Rồi ! Tôi thấy nó rồi !

Mỗi tên vụt đì trúng ngay con Chuột. Nhà hiệp sĩ Cung Tiên mà bắn thi có bao giờ trượt. Mọi vật reo hò.

Nhưng ở giữa nhà, bác Đèn xếp không thể chia vui được. Bác đã ráng sức đến nỗi cả thân hình bác bốc lửa Bình hoa rú lên và ngắt xìu.

Trong ngọn lửa nóng hực bác Đèn xếp thều thào :

— Xin vĩnh biệt các bồ !

Thoáng một cái, bác đã dei hết mình.

— Trung thu sang năm các bồ hãy nhớ đến tôi nhé !

Và bác ngã xuống cùng với ngọn lửa.

Tình bạn của đôi guốc

Đêm hôm sau trời mưa to. Nước áo trút xuống mái nhà, nhảy múa trước hiên. Căn phòng lạnh và có vẻ buồn.

Chỉ có một mình bác Ô, đèn hàn hoan. Bác chờ đợi im lặng suốt một mùa nắng. Có những con nhện hồn hào đã leo lên thân bác tinh chuyên ở lâu đài. Thật là một điều không thể tha thứ được ! Nhưng ngày mai khi bình minh tới, ông chủ sẽ trọng trọng nhớ tới bác. Khi ông ở xe hơi bước xuống bác sẽ che đầu ông. Khi ông ở sở ra xe, bác sẽ lại che đầu ông lần nữa. Bác sẽ ngửa mặt nhìn trời, chống trả những giọt mưa một cách oai hùng. Một đồ vật rất cảm thấy sung sướng khi nghĩ mình có ích. Bác Ô muốn nói thật nhiều về ngày mai. Nhưng bác đành phải im lặng.

Cả phòng cũng im lặng đến nỗi đêm. Đó là lệnh của Ông Cung Tiên. Kẻ qui phái, nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm chiến trường này cho biết đó là cách tưởng niệm bác Đèn xếp đẹp đẽ nhất. Ông Cung Tiên bảo vụ mặc niệm không có tính cách bắt buộc ai muốn tỏ lòng nhớ ơn bác Đèn xếp thì cứ im lặng thế thôi. Nhưng cả phòng, không có vật nào lên tiếng.

Vật im lặng thành khẩn nhất dĩ nhiên là cụ Sách. Cụ đã được nằm trong tủ. Con Chuột nguy hiểm đã bị đem đi, nhưng ngọn lửa cháy rực rỡ trên mình bác Đèn xếp thì tưởng như đã được ghi chép thành một thiên anh hùng ca trong long cự. Sau cụ Sách, những bông hoa trong bình cũng bắt đầu úa héo vì nỗi tiếc thương.

Quá nửa đêm, hết giờ mặc niệm kẻ lên tiếng trước tiên lại là ông Bàn. Ông lên tiếng là câu nhau ngay :

— Khô quá ! Khô quá ! Vì lòng kính trọng bác Đèn xếp, tôi đã chịu yên lặng khép dán than thở gì. Nhưng thật là quá sức tôi. Cứ cái đà này chắc chắn tôi sắp tới ngày quê cảng và xum xuống.

Anh Ghế thở dài :

— Tôi nghiệp ! Chắc cụ lại bị lũ mồi nó hành chí gi.

Ông Bàn nói :

— Không phải. Lũ mồi tôi chịu quen rồi. Cái kẽ làm hại mình lại chính là kẽ ở ngay trong bụng mình mới đau chứ, thật quá đáng ! Thật không ngờ.

Mọi vật biết liền là ông Bàn muốn am chỉ ai. Chú Ngán kéo cũng biết điều đó, chú vội lên tiếng :

— Ông Bàn ơi, ông biếu lầm cháu rồi.

Áy thế là ông Bàn làm toáng lên :

— Hiểu làm cái gì ? Anh ở nhờ trong bụng tôi, anh rinh về dù thứ. Thằng già này chịu nặng hết nỗi. Bây giờ anh còn mời thêm ban bè về nữa.

Chú Ngán kéo cãi :

— Anh Bùa Đinh đâu phải bạn chau.

— Thế sao nó cũng nằm với anh trong bụng tôi ?

Bùa Đinh ậm ừ lên tiếng :

— Ông Bàn lôi thời gian. Tôi có nhà đàng hoàng, trong tủ đồ mộc dưới bếp, ai thèm ở nhờ. Cậu bé lôi tôi ra đóng đinh cái xe của cậu ấy rồi tống bừa vào đây. Mai ông chủ thấy thế nào cũng đưa tôi về. Đừng có làm khó, ông lão rõ ơi.

Bùa Đinh dám gọi ông Bàn là «ông lão rõ » thật là hồn xược. Về già mặt ông có xấu xí, loang lỗ chút đỉnh, nhưng vật nào cũng kính trọng ông. Chưa có vật nào trong phòng lại hổn hào đến thế. Các vật uao uao lêu phẫn đối Bùa Đinh :

— Anh àn nói lỗ mảng qua.

— Phải biết kính trọng tuổi già chứ.

Bùa Đinh cãi :

— Tôi nói thế còn lịch sự chán, phải tay thẳng Dùi Ðục coi, nó chửi liền.

Dùi Ðục thi quả có tiếng là thô lỗ. Hắn àn nói nhảm nhẳng khó nghe nhất nhà. Bùa Đinh ở chung với Dùi Ðục nên lâu ngày quen tật xấu.

Nghé Bùa Đinh lôi Dùi Ðục ra khoe, ông Cung Tiên cũng khó chịu, ông nói chyện rã :

— Nay, cậu Bùa Đinh, cậu nên nhớ đây là phòng khách, toàn những vật đàng hoàng, lễ độ. Cậu nên danh cái giọng đó để nói chuyện với lũ bạn Dùi Ðục của cậu.

Ông Cung Tiên không quát tháo nhưng giọng nói thật nghiêm khắc đáng sợ. Lời nói của ông có tuổi tác, có nhiều năm kinh nghiệm và một sự can đảm phi thường hỗ trợ. Bùa Đinh có vẻ ngắn. Tuy nhiên, anh ta vẫn cầu nhau.

Anh Ghế phát cáu. Anh nói :

— Chú Ngán kéo ơi ! Chú cứ hất quách cái thẳng lỗ mảng đó xuống đất đi.

Một tiếng chuchu nặng nề đột ngột nồi lên ngay dưới chân bàn.

Tên Bùa Đinh thiếu lịch sự đã nambiết rằng cán dưới đất. Chú Ngán Kéo nghe lời anh Ghế, chú cũng không tra cái kẽ đã đám nói hồn với ông Bàn.

Hắt Bùa Đinh đi rồi, chú Ngán Kéo đột nhiên có vẻ cương quyết, cao hổi to :

— Nào ! còn mấy thằng Đinh ranh con này ! Có đứa nào muôn lời thôi lộn xộn cái gì không ?

Lỗ Đinh nhỏ hoảng hối :

— Dạ không ! Xin chủ Ngán Kéo cứ cho chúng em ở nhờ, mai chúng em về. Trời mưa ấm ướt thế này mà phải nằm đất, nằm cát chúng em sẽ ốm hết.

Ông Bàn dịu dàng :

— Thời chủ Ngán Kéo, có cái thẳng Bùa Nặng chính chịch ấy thì mới phải tống nó đi chư lỗ Đinh thi tha. Trời này mà phải nước mưa là chúng sẽ bị sốt vàng da, chả mấy lúc mềm ra mà chết, tội nghiệp lắm.

Lỗ Đinh được tha cảm ơn rồi rít. Chúng nằm sát vào nhau và cố giấu cái căng nhợn hoắt đi từ khỏi lõi phiền ông Bàn, chú Ngán Kéo.

Vụ lộn xộn làm mọi vật tạm quên cái chết anh hùng của bac Đèn Xếp. Mưa ngọt dần, chỉ còn tiếng nước xối ào ào trong các ống cống trước hiên.

Bỗng nhiên, mọi vật trong phòng nghe tiếng khóc nỉ non từ ngoài hiên vọng vào. Ông Tủ hốt hoảng :

— Chết chúa ! Gó chuyện gì vậy ? Cỏ cù Sách nào lạc ra ngoài áy không ?

Các vật nhốn nháo. Chú Con Quay đã đứng dậy xoay tít, sửa soạn cuộc dò thám. Nhưng thèm cùa cao quá, dù quay tít hết cõi, chú cũng không sao nhảy ra ngoài được. Chú nói :

— Tôi chịu. Chị Bóng bay rán xem chuyện gì ngoại đó.

Bóng bay đã được cậu bé thời phòng trả lại. Nhưng trước kia mặt mũi chị trong đẹp, và thân hình hoàn toàn nhẹ nhõm vì khinh khí. Giờ thì bết ròn, chị căng lên sống đỡ qua ngày vây thôi. Chị không sao nhấc mình khỏi mặt đất được nữa thước. Nhờ gió xô đẩy, chị Bóng bay la lê suốt ngày trong phòng một cách buồn bã, lả da lải nhão nhẹo, thân thể lại mềm dần.

Khi trời bắt đầu mưa, lòn gió lạnh đã xô chị vào gầm tủ, tại đây, nếu không kịp thi chị đã bị một cây Kim gút ám hại. Cái căng chân nhỏ xiu nhọn nhọn hoắt của Kim thừa sức làm chị bồng bay rơi mạng.

Nghe chú Con Quay gọi, Chị Bóng bay với roi gầm tủ, le rời gầm cửa. Sau cái gương sáng của bac Đèn Xếp vật nào cũng muôn tỏ ra biết bý sinh cho vật khác. Chị Bóng bay ham làm việc thiện hơn tất cả vì chị biết mình chả còn ở đây lâu, chưa biết xep lúc nào. Chính cây Chồi sẽ đưa tiền chị tới nơi an nghỉ cuối cùng là cái Giỗ rạc. Ra đi như thế mà không để lại một kỷ niệm đẹp nào thi tệ quá.

Dựa theo chiều xô đẩy, của hướng gió, chị Bóng Bay tự đê cho mình va chạm vào chân ông Bàn rồi nhảy phát ra ngoài hiên.

Chị thấy ở đó một chàng Guốc Mộc đang đứng cầm mình trong mưa và nước nở khóc.

Lập tức, chị Bóng Bay thông báo cho mọi vật trong phòng. Chàng Guốc nghẹn ngào quâ vânebra nói được. Bóng Bay hỏi gặng mãi :

— Sao anh khóc ?

Một lát sau, Guốc Mộc mới trả lời :

— Chị không biết gì sao ?

— Chuyện gì vậy ?

— Chị có bao giờ thấy tôi đứng một mình chưa ?

Chú Bóng Bay như hiểu ra :

— À, phải. Tôi còn anh kia đâu ? Sao anh lại đứng một mình ? Bao giờ tôi cũng thấy hai anh có đôi như bóng với hình mà.

— Trên đời chắc ít có vật thân nhau như chúng tôi.

— Đúng vậy.

— Thế mà thằng kia bỏ tôi, đi rồi đó.

Chàng Guốc lại nghẹn ngào. Nỗi căm đơn của chàng chắc ghê gớm lắm. Chị Bóng Bay giữ yên lặng trước nỗi khổ đau của Guốc. Đó là một thái độ vừa lịch sự vừa khôn ngoan. Quả nhiên, sau đó, chàng Guốc kẽ lẽ hé :

— Thằng kia với tôi giống nhau như anh em sinh đôi. Çaung tôi là bạn thân. Tôi biết tình nó. Suốt ngày nó chỉ mơ được phiêu lưu.

— Chuyện đó có gì xấu.

— Vâng. Nhưng nó muốn phiêu lưu quá khả năng của nó. Nó say mê nghe chuyện các bac Giày, bac Dép. Nó muốn được đi khắp nơi như họ. Thế mà, chị biết đấy, nhiệm vụ của chúng tôi là chỉ di quanh quẩn trong nhà, ngoài sân, hoặc xuống bếp. Tôi thích cuộc đì quanh quẩn nhàn hạ. Trời cho Sức mình để, đâu thì mình làm tại đó. Tôi khuyên nó nhiều lần nhưng nó không chịu. Cả ngày nó nũng nịu tôi những chấn trời xa lắc, những con đường trải thảm nhưng theo lời bac Giày kể. Tôi nghĩ bac ấy theo dõi nhiều. Nhưng thằng bạn tôi thi tin làm. Cố lần, nó điều đình với bac Dép, đứng thế vào chỗ bac. Nó hy vọng buổi tối ông chủ sẽ lầm lẫn và vốn dũng tri, ông sẽ lui nó đi khắp nơi. Nhưng ông chủ vừa đặt chân lên nó là biết liền, lầm gì được ! Tôi nghiệp, nó thất vọng qua, lùi sâu. Trong một tuần bị đứt quai hai lần.

Mưa ngọt nén những lời chàng Guốc kẽ các vật trong phòng đã nghe rõ. Giày, Dép khóc khịch cười. Ông Cung Tiên nạt ngay :

— Đứng kieu cang thế.

Giày, Dép im lặng, nhưng vẫn cươi thâm thối với chúng, lũ guốc thật là q iết mùa, cục mịch. Vậy mà lại có một tên què mùa học doi phiêu lưu. Thật là lố bịch.

Chàng Guốc kẽ tiếp :

— Càng ngày, sự mơ ước phiêu lưu càng khiến nó ngoi ngầu. Nó bảo muốn cái thân no được mòn đi ở những nơi xa lị. Cái mệt đát quen thuộc nay đã khiến nó mòn mòn gần nửa cuộc đời rồi.

Hôm nay, trời mưa to, chúng tôi đứng ngoài hiên, tiện thể, tam lupon. Lùi nay, đợt nhen, nó nhìn thấy giòng nước chảy trong đường

mương. Đường mương đầy nước chảy xiết. Nó hỏi bác Giày : «Nước chảy về đâu ?» Bác Giày cho biết nước chảy đi khắp nơi. Ấy thế là nó hé lè ; «Dịp may của ta đã tới». Rồi nó hỏi tôi «Đi không ?» Tôi hỏi lại : «Đi đâu ?» Nó có vẻ khoái trá : «Đi khắp bốn phương trời». Tôi chưa kịp lên tiếng cản ngăn thì nó đã nói : «Tao biết ! May nhất như cây. Mày đâu có dám rời cái xó bếp. Thời mày cũ lần mày cứ việc ở lại đây, ông đi phiêu lưu đây». Ấy thế rồi nó nhào ngay xuống đường mương, nước cuốn nó đi băng băng thoảng một cái đã chả thấy nó đâu nữa.

Chàng Guốc lại ngâm ngùi. Giây phút chia ly kinh hoàng ấy thật ghê gớm. Chàng không hiểu sao ten bạn thân của mình lại có thể mang một tâm hồn sắt đá đến thế. Guốc hỏi chị Bóng Bay :

— Chị đã từng được lên cao, đi xa chị có biết dòng nước chảy về đâu không ?

— Nước chảy ra sông, sông về biển.

— Không biết giờ này nó đã ra tới biển khơi chưa ?

Một bác Giày chen vào :

— Lam sao mà đã ra tới biển !

— Lẹ thì cũng chưa chắc đã ra tới sông. Chị biết chúng hái lại bị mae ở đường cống nào rồi. Xưa nay có ai dại dột phiêu lưu theo cái kiều kỳ cục vậy !

Chàng Guốc lặng im. Tưởng chàng đã nguôi thương nhớ, chị Bóng Bay dựa theo một làn gió, bay vào phòng. Nước mưa làm chị cảm thấy lạnh. Bóng Guốc lên tiếng, giọng rất bình tĩnh :

— Bac Dép ơi. Đời tôi như thế này kẽ là tàn rồi phải không ?

Dép hắt hoảng :

— Sao anh lại ug!i vậy ?

Chàng Guốc cay đắng :

— Thời, bác còn giàu tôi làm gì. Chúng ta dù sao cũng có họ hàng xa gần với nhau. Số mệnh chúng ta cùng chả khác nhau mấy. Một chiếc dép, một chiếc guốc chỉ còn một mình trên đời thi hoàn toàn biến thành vô dụng, không sớm thì muộn tôi cũng bị đưa về nghĩa địa Thùng rác.

Bác Dép lúng túng. Chị Bóng Bay lên tiếng :

— Anh Guốc nghĩ quẩn rồi. Phải can đảm lên chứ. Guốc vẫn điềm tĩnh :

— Tôi có sự hãi gì đâu. Nếu thẳng kia không bô đi tôi sẵn sàng chăm chỉ làm bỗn phận cho đến khi mòn quá nứa thân mình. Các bác biết đấy, suốt từ ngày về đây chưa bao giờ tôi chịu dứt quai. Nhưng bây giờ tình thế khác hẳn. Một chiếc guốc cỏ đơn là chiếc Guốc hoàn toàn vô dụng. Tôi tự coi như đã bị tàn phế.

Chị Bóng Bay lúng túng nói. Các vật trong phòng xùm lại ao ủi Guốc, nhưng không ai bác bỏ được những điều Guốc suy nghĩ. Số phận một chiếc guốc cỏ đơn rõ rệt quá!

Guốc đột ngột gọi to :

— Cụ Sách ơi! tôi nghĩ đúng phải không?

Không có tiếng cụ Sách trả lời. Guốc gọi to hơn, vẫn im lặng. Ông Tù vội nói :

— Cụ Sách ngủ say rồi.

Ông Bàn cầu nhau :

— Sao lại cứ phải hỏi cụ Sách. Làm như cái gì cụ ấy cũng biết!

— Trường hợp của tôi chắc có ghi rõ trong lòng cụ ấy.

Ông Bàn vẫn công kích :

— Ông ơi! Chắc gì ở cái lão già này. Tôi hỏi bác, có biết bao điều rắc rối mà cụ Sách chưa kịp ghi trong lòng? Chẳng hạn như các bác không có cái chân nào sao các bác được đi cùng khắp, còn tôi sơ sơ cũng có lối bốn cẳng mà đứng đâu đứng đó, cả năm chủ shich được một phần. Sự đời là vậy. Ta cứ can đảm chịu đựng số phận là qui nhất.

Ông Cung Tèo lên tiếng :

— Chuyện gì rồi cũng quên cả, anh Guốc ơi. Sự cỏ đơn mới đầu có vẻ ghê gớm sau cũng tầm thường. Anh chịu đựng những phút đầu là chịu được mãi.

Mưa dần dần trở lại nặng hạt. Tiếng chàng Guốc lẫn trong tiếng mưa reo trên mai ngói :

— Xin cảm ơn quý vị đã có lòng thương mà khuyên bảo. Thực ra, tôi đâu có sợ sự cỏ đơn, tôi chỉ thất vọng vì bỗn dung mình thành vật vô ích. Phải đứng cạnh thẳng kia đời tôi mới có ý nghĩa, số mệnh đã xếp đặt như vậy. Tôi rất ghét phiêu lưu. Không muốn

làm việc gì ngoài khả năng, phạm vi mình. Nhưng tôi phải đi tìm thẳng hạn, dù nguy hiểm cũng phải đi tìm. May mắn gặp lại nó, chúng tôi trở lại là đối Guốc có ích. Nếu không gặp lại nó, tôi cũng yên tâm rằng những ngày cỏ đơn tôi đã không sống như một kẻ tàn phế. Xin vĩnh biệt quý vị:

Nói xong, chàng Guốc lặng lẽ phóng mình xuống đường mương. Đong nước lại cuộn cuộn kéo đi một chàng Guốc phiêu lưu. Chàng biến mất rất nhanh trong mưa mù và bóng tối.

Mọi vật trong phòng sững sờ. Họ ngẫu ngơ im lặng, lắng nghe tiếng nước, tưởng dõi theo được tiếng thân chàng Guốc trôi bập bềnh trên sóng.

Hai đêm chứng kiến liền hai lần kịch, bình hoa trên bàn rũ xuống như sắp tàn.

Bỗng có tiếng thở dài :

— Tôi nghiệp!

Đúng là tiếng cụ Sách. Mọi vật nhao nhao lên.

— Cụ Sách thức.

Tờ lịch đầu tháng

Trước khi bị bóc đi, tờ lịch già gòn ấy. Tôi hỏi bác, có biết bao điều rắc rối mà cụ Sách chưa kịp ghi trong lòng? Chẳng hạn như các bác không có cái chân nào sao các bác được đi cùng khắp, còn tôi sơ sơ cũng có lối bốn cẳng mà đứng đâu đứng đó, cả năm chủ shich được một phần. Sự đời là vậy. Ta cứ can đảm chịu đựng số phận là qui nhất.

Ông Cung Tèo lên tiếng :

— Chuyện gì rồi cũng quên cả, anh Guốc ơi. Sự cỏ đơn mới đầu có vẻ ghê gớm sau cũng tầm thường. Anh chịu đựng những phút đầu là chịu được mãi.

Mưa dần dần trở lại nặng hạt. Tiếng chàng Guốc lẫn trong tiếng mưa reo trên mai ngói :

— Xin cảm ơn quý vị đã có lòng thương mà khuyên bảo. Thực ra, tôi đâu có sợ sự cỏ đơn, tôi chỉ thất vọng vì bỗn dung mình thành vật vô ích. Phải đứng cạnh thẳng kia đời tôi mới có ý nghĩa, số mệnh đã xếp đặt như vậy. Tôi rất ghét phiêu lưu. Không muốn

— Ồ! Lúc này cụ Sách và ông Ông Bàn cầu nhau,

— Ngày ông lão già. Sao lúc này ông không trả lời anh Guốc, còn và ngủ, chơi xáu vây hả?

Giọng cụ Sách trầm trầm :

— Anh Guốc đã nghĩ đúng. Tôi muốn an ủi anh ấy thì phải nói đổi, một quyền sách tự trọng như tôi không có quyền nói đổi. Tôi dành phải im.

Ông Cung Tèo nói :

— Cùng là phiêu lưu nhưng cuộc phiêu lưu trước do sự tò mò, háo thám, đại dột, cuộc phiêu lưu sau do ý muốn tìm ý nghĩa cho đời mình. Chúng ta không thể cản chàng Guốc được?

Có đôi dép tí hon nằm dưới gầm tủ rụt rè lên tiếng hỏi cụ Sách :

— Cụ Sách ơi, bây giờ họ ra tới biển chưa?

Cụ Sách dịu dàng :

— Chưa đâu. Chắc họ mới gặp nhau và hẹn hò nhau cũng bơi ra sông, các cháu à.

Tờ lịch lại nói :

— Xin nhắc quý vị, bình minh rời. Đời sống đẹp quá. Phải vui lên chứ.

Ông Bàn bắt đầu hơi bực mình.

Ông cầu nhau :

— Ngày chủ bé con, dừng làm đòn. Đầu có phải bọn này đợi chú ra đời rồi mới được biết tôi bình minh.

Tờ lịch im, nhưng vẫn nôn nao, bồn chồn.

Nó bắt đầu đề ý nhiều đến từng vật xung quanh. Trong buổi bình minh hồng hào mạnh khoẻ, tờ lịch quan sát và học hỏi về đời sống của những vật khác biệt, như chú học trò bắt đầu cấp sách đến trường.

Buổi trưa, tờ lịch biết rõ về ông Bàn, anh Ghé, chú con Quay. Nó cũng biết tại sao cụ Sách được mọi vật kính trọng. Nhất là tờ lịch biết rõ nhiệm vụ của nó: nhắc nhớ mọi người mọi vật biết họ đã bước tới đâu trên con đường thời gian vô tận.

Còn việc nhắc nhớ rằng thời gian đi mau đã có bắc đồng hồ.

Nhưng khi chiều tối, tờ lịch lại nhớ lại lời nhắc nhở của vật tiền nhiệm :

— ... Chủ em chỉ sống đúng có một ngày thôi đấy nhé... vậy hãy sống cho ra sống...

Mặt trời lặn, bóng tối về. Tờ lịch biết rằng chỉ còn đúng có một đêm. Và, bắt đầu từ giây phút này, nó cũng không còn là vật cần thiết nữa rồi.

Buổi chiều chủ bé chủ nhân căn phòng đã nhìn nó một lần để tính toán ngày tháng, thế là tờ lịch mỉm cười.

Nhưng tờ Lịch biết rằng qua đêm nay, khi một bình minh khác bắt đầu, nó sẽ rơi xuống, nhường chỗ cho đàn em.

Nửa đêm tờ Lịch hỏi Đồng Hồ :

— Xin bác coi dùm. Tôi còn mấy giờ nữa?

Đồng Hồ đáp :

— Khoảng sáu tiếng.

Mọi vật lặng thinh, bình thản. Đã có biết bao nhiêu bình minh qua đi trong phòng này! Mọi vật không có lý do gì để vội vã. Nhưng vài vật cảm thông với tờ lịch. Nó chỉ có độc nhất 1 buổi bình minh. Nó có quyền say xưa cuống quýt.

đã từng nhiều lần được hưởng chuyện đó. Nhất là những tờ lịch có may mắn ra đời nhận công tác vào đúng một ngày lễ.

Có lẽ sự đời hỏi của tôi làm phiền vài vị. Nhưng tôi chỉ sống đúng có một ngày và ngày sắp hết.

Mong quý vị nghĩ tình tương trợ muôn loài mà tha thứ cho.

Tôi hiểu rằng ngoài khung cửa sổ kia, ngày rộng mênh mông, rộng bằng cõi nhân gian muôn màu muôn vẻ mà tôi đã được nghe bác Ô Đen, những chú già già dẹp kè lại một phần. Ngày có những bình minh lạ, những hoàng hôn xa mà tôi chẳng hề biết tới.

Nhưng ngày của tôi thu nhỏ trong căn phòng này. Tôi thấy ông Bàn, cụ Sách, chú con Quay, tôi sống với anh Ghé, chị Bóng bay.. Chính các vị làm thành ngày của tôi. Sihan hoạt, nỗi buồn vui của quý vị là ngày của tôi.

Chỉ còn một đêm nay, tôi mong quý vị tặng cho phần cuối cùng của đời tôi những phút giây rực rỡ.



Tất cả các vật trong phòng lặng thinh. Chúng xúc cảm. Chú con quay chạy ra giữa phòng xoay tít. Cây Đào ném ra một trận mưa nốt nhạc. Bông hoa trong bình nở tung tơ tơ hồng như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp. Bốn cây nến rực sáng ở các góc phòng. Cụ Sách phanh cái bụng đầy chữ ra, ngâm một bài thơ cổ. Chị Rèm cửa gọi bác Gió tới và thướt tha khiêu vũ trong ánh nến vàng tươi.

Tờ Lịch hân hoan vừa hát theo tiếng đàn vừa chờ, bình minh tôi. oOo

Có những ngày mà mọi vật quanh chúng ta bỗng dung vui

khi hỏi bác Đồng Hồ là thứ hai, biết chỉ còn sống khoáng bốn giờ, tờ Lịch bỗng nói với mọi vật :

— Thưa quý vị! Xin quý vị giúp cho tôi một điều. Tôi muốn được thấy mọi vật trong phòng đều vui. Những thế hệ lịch trước tôi hẳn

«Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ»

tục gọi : — « NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly « NHỊ THẬP BÁT TÚ NGỰ TỨ » tục gọi « NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu lâu lứa nứa đêm về sáng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đầu óc liệt dương, đàn bà lạnh nhạt : Vợ chồng không thích chung chăn gối ! Những tuồi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bít tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quý vị hãy nằm lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, lục phủ và giải khai 116 huyết đạo chính, từ根源 chán tới sợi tóc. Do đó, thắt khiếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông, Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ tạo cho quý vị một « nội lực » tiềm tàng, cường tráng cho tuồi trẻ, hồi xuân cho tuồi già... sống cho ra sống, hết còn buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ tục gọi Nhất Dạ Ngũ Giao Sinh Lục Tử luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuồi của nó.

TRÀ LỜI THƯ HỎI THUỐC :

Đã nhận được thư và đã gửi toa chỉ dẫn đến quý ông : — NV TRIỀNG (ĐĐCH/ KBC : 3339/HQ) — DN TÙNG (KBC : 4875/HQ) — NV NGỌC (Lý thái Tổ Plei Ku) — NN SANG (CBPTNT xã Vinh Kim, Sầm Giang ĐT) — NV HÀ (KBC : 7151/HQ) — T/S LK HÙNG (KBC : 4420) : Người tuồi tác như thân sinh ông dùng Ngự tửu rất. Sẽ giúp ăn ngon, ngủ yên, khỏe. Ngoài mọi chứng cảm mạo thời tiết. Da mịt hồng hào. Tăng tuồi thọ.

— BĂNG ĐÌNH (VDTG) : Rất cảm ơn Ông tặng chúng tôi bài thơ :

Yêu đời : gầm lại thuốc chí bằng ! Ngự tửu thường dùng nội lực tăng Hạnh phúc lứa đôi tràn nhựa sống Gia đình vui vẻ hồn mùa xuân Thận suy, mặt mồi, xương đau nhức Cơ thể rã rời liệt bần thần « Hầm lám vì sao » trừ diệt hàn Tâm hồn khoan khoái, khỏe như thần bá LÝ BÍCH VÂN

219/49 Mai xuân Thường Q6 Cholon
CẦN THƠ : HẠNH số 66/14 Nguyễn công Trứ. Hoặc KBC : 4652, ĐT : 3934

Bối cảnh của vấn đề
chiến tranh và hòa bình
Việt Nam

II.

TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG TÀU - MỸ

HOÀNG VĂN ĐỨC
(Phóng trào Đông Nam Á)

Trước những khó khăn trùng điệp của Nga số và sau khi đã tranh chấp được với Nga số về quyền ưu tiên lanh đao thế giới CS và thuyết CS chính thống, nghĩa là đã làm suy yếu được Nga số, buộc Nga số phải nấp bóng Mỹ mà chờ đợi thời cơ, Trung Cộng bởi vì không thể vượt qua mặt Mỹ hay có đủ sức lực sánh vai ngang hàng với Mỹ và tạm thời không còn sợ Nga làm áp lực nữa, cũng trở nên «hiểu hòa» trong việc làm (mặc dù cùng con hung hán trong lời nói).

Mỹ - Trung Cộng sáp lại gần

Tr. Cộng cũng kiềm dù mọi cách để sáp gần lại với Mỹ hòng được rảnh rang để lo tinh phát triển năng lực quốc gia. Cho đến giờ những bằng chứng của sự Trung Cộng sáp gần lại Mỹ không thiếu : TC đã bán sát chiến lược, bán thực phẩm cho quân đội Mỹ ở VN, đã yêu cầu Mỹ bắn phi cơ và huấn luyện chuyên viêc kỹ thuật hàng không, đã ký kết thỏa hiệp thương mại với những giới doanh thương Nhật v.v... Người quan sát thời cuộc nhận thấy rõ hiện tượng : kể từ mỗi lần Nga số tiến một bước về phía Mỹ thì Trung Cộng cũng tiến một bước về phía Mỹ, khiến cho người ta có cảm tưởng rằng cả hai doi chọi lão nhau nhưng chỉ đổi doi chọi tùy theo phản ứng của Mỹ mà thôi. Ngay nay, để phản ứng đối lại



với cái chánh sách đánh lạc hướng nói trên của Nga, Trung cộng, thêm một lần nữa cũng xích lại gần Mỹ.

Để làm cuộc ma nör đó, Trung Cộng đã không thiếu những cử chỉ chính trị ngoạn mục, như : mời hội tuyển bong bàn Mỹ qua Trung Cộng, như lời của Chu Ân Lai tuyên bố «nếu bạn đội thứ 7 của Mỹ không lui rời eo biển Đ. Loại thì sự bang giao giữa Trung Cộng và Mỹ rất có thể được cải tiến» (trong khi trên thực tế trên một năm trước khi có lời tuyên bố của Chu Ân Lai vào khoảng đầu tháng 6 năm 1971 vừa rồi, hạm đội thứ 7 của Mỹ đã không còn tuần tiễu trong vùng eo biển Đài Loan nữa). Sau những cử chỉ chính trị đó từ phía Trung Cộng, Trung Cộng và Mỹ đã di xa thêm một đoạn đường nữa cùng với nhau, Tàu chấp nhận để cho đảo Mỹ qua viêng Trung Hoa : Mỹ Tàu thoả thuận mua bán hàng hóa lẫn của nhau. Và để giúp cho Tàu thực hiện chính sách xích lại gần này là một cách thật tự nhiên. Nixon đã tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng xét lại quan điểm về vấn đề Trung Cộng tham gia Liên Hiệp Quốc và ngày 10-6-71 Nixon đã tuyên bố một danh sách những sản phẩm không thuộc về loại chiến lược có thể bán cho B.Kinh. Và cũng đã tuyên bố thêm rằng : Từ rày về sau những quốc gia cộng sản mua ngũ cốc của Mỹ sẽ không nhất thiết bắt buộc phải dùng tau của Mỹ để chuyen chở, để ám

chỉ trường hợp sắp xảy ra đối với Trung Cộng, và những sản phẩm sẽ có thể bán cho Trung Cộng, biện giờ Nixon chưa nhất quyết nhưng cũng đã hứa là sẽ có thể bán cho Trung Cộng những thứ như sản phẩm dầu hỏa (produits pétroliers), những dụng cụ viễn thông, đầu xe lửa Diesel và đủ loại tàu bay, xe hơi.

(Bộ tham mưu quân đội Mỹ đã phản đối những lời hứa hẹn bán đầu xe lửa, máy bay, sợi Trung Cộng sẽ dùng những thứ đó chờ đợi khi giới cho Bắc Việt và dùng những dụng cụ viễn thông để yểm trợ cho Bắc Việt, thi Nixon đã trả lời rằng «Chúng ta sẽ có cách khiến cho Trung Cộng không thể dùng những thứ đó để đe dọa Nam Việt Nam... và những phương tiện hiện có chúng ta đủ để đảm bảo điều đó ; chính phủ Cộng hòa Mỹ không phải là một chính phủ trẻ con !... »

Nặng chính trị hơn kinh tế

Dưới thời kỳ chính quyền Kennedy, những quốc gia cộng sản mua ngũ cốc của Mỹ phải dùng tàu của Mỹ để chuyen chở ít nhất cũng là 50% hàng hóa mua. Giới thương thuyền Mỹ hối hả và ngay cả bây giờ cũng vậy, tính giá chuyen chở gấp hai lần giá của các hàng vận tải ngoại quốc. Thế mà sau khi quyết định này của Nixon được công bố, tất cả các nhà sản xuất ngũ cốc Mỹ đều tán thành... chỉ trừ một vai hổng thương thuyền, nhất là một vai chính khách cho rằng Nixon sắp bỏ rơi Trường Giờ Thạch. Thực ra thái độ của Nixon đối với Đài Loan rất cương quyết và rõ ràng, vì ông ta đã nói rằng : «xin mọi người chờ hiểu lầm, chính quyền cộng hòa do tôi lãnh đạo bao giờ cũng rất tôn trọng những điều đã cam kết với thống chế Trường Giờ Thạch...»

Do đó và nhìn vào những kết quả và những sự lựa chọn chính trị, người ta chỉ có thể nghĩ rằng các cử chỉ của Nixon, liên quan đến phản ứng cũng với những sự mới mọc (avances) của Trung cộng, có tính chất chính trị nhiều hơn kinh tế. Chính phương diện chính trị mới thực là quan hệ vì Nixon muốn chứng tỏ cho thế giới biết rằng Mỹ muốn đối xử với Trung Cộng ngang hàng với Nga số, không hơn và không kém. Còn k. tế thi chẳng có là bao, những sự để tãi mà Nixon chấp thuận nhượng cho Trung Cộng em có thể ví như một giọt nước trong biển cả ngoại thương Mỹ mà thôi. Tổng số xuất cảng Mỹ sang các nước Cộng sản là 353 triệu Mỹ kim trong năm 1970 không bằng 1/100 tổng số xuất cảng chung của Hoa Kỳ trên thế giới. Thị trường Trung Hoa thuộc chế độ Bắc Kinh được Nixon cho phép mở sẽ không làm thay đổi can cản ấy nhiều, bởi vì các chủ nhân ngoại thương Hoa Kỳ được tham khảo về vấn đề này đã cho biết rằng số hàng xuất cảng của Mỹ sang Trung Cộng sẽ không quá số 100 triệu Mỹ kim mỗi năm, và như vậy trong nhiều năm sắp tới, vì những khả năng của TC rất giới hạn...

Nixon lại còn tuyên bố sẽ vui lòng cho phép Trung Cộng đặt một phái bộ doanh thương vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Lời tuyên bố này có thể coi như là bước

đầu tiên để nhìn nhận Trung cộng về mặt pháp lý, nghĩa là nhận nhận sự hiện diện của hai nước TH?

Ngay từ bây giờ, và trong viễn tượng ấy, TC có thể nhận giải pháp hai nước Trung Hoa mà không đặt vấn đề tiền quyết gì hết, (Và Gia Nã Đại, hai năm trước khi công nhận chính phủ BK, đã cho đặt một phái bộ doanh thương Bắc Kinh trong khi vẫn duy trì liên lạc ngoại giao với Đài Bắc).

Bắc Việt sẽ bị hy sinh ?

Như vậy thì việc giải tỏa xuất cảng đối với TC vừa mới được Nixon cho phép có nghĩa là gì, sau bao nhiêu bằng chứng thiện chí về phía Mỹ và bao nhiêu nhân nhượng về phía TC ? Nó chỉ là 1 triệu chứng báo hiệu cho những bước tiến tiếp theo trên con đường bình thường hóa sự bang giao giữa Hoa thịnh Đốn và Bắc Kinh. Và trong diễn tiến hòa bình thường hóa sự bang giao đó, dĩ nhiên là vấn đề Việt Mỹ : Mỹ không thể bị mất mát trong vấn đề VN được, đây là cái lý chánh trị đương nhiên. Vì lẽ Tàu cần phải được lòng của Mỹ, để tiếp tục chánh sách bài Mỹ kháng Nga, và trước tiên để tự tạo ưu thế ở quốc nội và quốc ngoại (nghĩa là trên bình diện thế giới, là điều tiên quyết hệ trọng đối với Nixon), không có lý do gì là Tàu từ chối không chịu làm vui lòng Mỹ trong vấn đề này thi chỉ có một cách duy nhất, là phải tôn trọng uy thế của Mỹ trong vùng Đông Nam Á. Và muốn tôn trọng uy thế của Mỹ trong vùng Đông Nam Á thi cũng chỉ có một cách là hy sinh Bắc Việt sau khi đã đánh đổ uy thế của Nga. Theo thứ tự quan trọng của các vấn đề, Trung cộng phải làm một sự lựa chọn là xich gần lại Mỹ và tạm thời bỏ rơi Bắc Việt nếu không muốn mọi việc bắt đầu lại từ đầu và Tàu lại sẽ phải quy phục Nga như trước là một điều không còn thể nghĩ đến được nữa : Vì Tây Bá Lợi Á, Nga và Tàu đã trở thành những kẻ thù bất cộng đái thiên rồi.

Thuận lý là như thế, cho nên cái may mắn của miền Nam Việt Nam nhờ Nixon, thật là quá sức tưởng tượng. Quý hồ sao Naga Việt Nam có được một vị nguyên thủ sáng suốt biết lợi dụng thời cơ để mà tiêu !..

KỶ SAU : «DU THỂ CỦA MỸ TRƯỚC NGA VÀ TÀU»

Nhà xuất bản Sáng Tạo
Đã cho phát hành LOẠI SÁCH KÝ NIỆM song ngữ, một đoàn văn của KHU RỪNG LAU :

CON CÁ MẮC CẠN
(The Stranded Fish)

• Bản dịch Anh văn
và minh họa VÕ ĐÌNH

Cải Lương Chi Bảo

Độc giả Đời tuân ròi có đọc Sóng Thần thi chắt chắt đã thấy Cải Lương Chi Bảo Bạch Tuyết xuất hiện trên tờ báo mà chính cô là một người góp công xây dựng nên.

Trong cuộc tiếp tân ra mắt của nhật báo Sóng Thần ngày 25-9 ở trụ sở Văn Bút, ông Đạo Cây đã gặp Bạch Tuyết lần đầu, không phải thấy trên sân khấu nữa. Nói thiệt tình, gặp Bạch Tuyết lần đầu, ông Đạo Cây thấy mình trẻ lại mấy chục tuổi, quá hồi hộp cảm động, chân tay lúng túng, mặt đỏ bừng như một cậu trai 18 tuổi. Vừa nói được một câu với Cải Lương Chi Bảo rằng: «Thưa, tui đã coi tuồng Thảm Kịch Tuổi Xanh do cô diễn, hồi Đoàn Dạ Lý Hương còn diễn ở rạp Hưng Đạo...» Nói tới đó thì ông Đạo im luôn không nói nổi nữa dù biết ông Đạo cảm động tới mức nào. Cầu Thủ quốc tế Tam Lang ngồi đó lại tưởng ông Đạo uống la ve nêu đỏ mặt.

Mới gặp Bạch Tuyết bùa trước, thì ngay bùa sau tới tòa soạn, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã dứt vào mặt một bao thư, kêu lên: «Chết con rồi ông ơi!»

Nguyễn Đức Quang kề kề cờ sự: «Không biết các ông Báo Đời báo hại viết ra sao mà đề Bạch Tuyết si và tui quá!»

Nguyễn trong bài viết về Nguyễn Đức Quang số trước, có đoạn nhạc sĩ thuật lại anh đang ở trong quán trường thi được thấy Cải Lương Chi Bảo hát nhạc du ca của anh trên Tivi, Quang nghe hát cười khoái trá.

Nguyễn Đức Quang vốn tính hay cười hổ hổ, ai đã quen anh đều biết. Vậy mà nhà báo chấm phết làm sao khiến Bạch Tuyết hiểu lầm.

Quang đưa cho coi lá thư của Bạch Tuyết xin trích một đoạn như sau:

«Xin phép được hỏi anh về ý nghĩa của nụ cười khi anh thuật chuyện ở trên quán trường tình cờ thấy các cải lương Chi Bảo hát nhạc của anh, trong một vở tuồng cải lương?»

Riêng tôi mạn phép được nói với anh, tôi thường chịu ảnh hưởng bởi những lời của các anh nói chung và anh nói riêng, là hát cho quê hương đau khổ này... thi

Sinh tử phu

ÔNG ĐẠO CÂY

quê hương này là gì? là ai? Nếu không phải là những người nghèo đói, ít học, kén hiều biết, và từ đó chúng ta lần lượt đưa họ vượt lên trên tình trạng hiện tại.

Nghĩ như vậy nên tôi đề nghị hãy góp sức với phong trào... hể nói là tất cả cho quê hương thi chúng tôi không phân biệt gì hết...

Trong những buổi hát với bạn bè và đi làm (cứ coi như là công tác xã hội đi) tôi thường dạy các em hát nhạc của anh và anh Trịnh Công Sơn...

Thưa anh tôi làm việc trong âm thầm không dám ồn ào vì sợ mất ý nghĩa cao đẹp của nó. Ngày giờ đọc câu nói của anh, tôi chưa xót làm sao!...»

Nguyễn Đức Quang nhờ ông Đạo nhắn lời lạ lõi Bạch Tuyết. Sự thật là Nguyễn Đức Quang rất sung sướng và hâm mộ thấy nhạc của mình được phổ biến xâu rộng trong đại chúng. Từ trước Quang vẫn tưởng chỉ giới thanh niên tra xuống đường và hay đi trại công tác mới hay hát nhạc của anh thôi. Khi thấy Bạch Tuyết, Hùng Cường hát trên Tivi thi anh ngạc nhiên lắm, sự thật như vậy. Nếu Bạch Tuyết tưởng tiếng cười của Nguyễn Đức Quang có ý nghĩa chi khêng đẹp thi thật đáng tiếc.

Nguyễn Đức Quang cũng chân thành cảm ơn mỹ ý của Bạch Tuyết, khi giúp phổ biến của các nhạc sĩ trẻ như Quang, Sơn.

Vậy ông Đạo xin «tưởng thuật

trung thực» lời của Quang và xin Bạch Tuyết nguội giận.

Tây chay minh.

Không thể nói là Tổng thống Thiệu thiếu óc hài hước. Bùa trước len Pleiku Tổng thống nói rõ ràng: «Tây chay bầu cử là tây chay chính mình».

Thịết là một khám phá bất ngờ và kỳ thú.

Ý Tổng thống được diễn giải ra rằng: «Bầu cử là tôn trọng hiến pháp. Hiến pháp là biểu tượng cho quyền lợi, trách nhiệm, bồn phận của người dân. Vậy mà không tôn trọng hiến pháp thì tức là không tôn trọng quyền lợi, bồn phận, và trách nhiệm của chính mình. Vậy tây chay bầu cử là tây chay chính mình,

Lý luận rất đơn giản, trẻ con cũng hiểu được.

Vậy mà sao từ trước tới giờ ông Đạo Cây không chịu nghĩ ra?

Tuy nhiên nói như Tổng thống vẫn chưa đầy đủ.

Ông Đạo xin đây xa đà lý luận của ông Thiệu để hù bà con cái chơi.

Ông Đạo Cây tuyên bố: «Tây chay bầu cử là tây chay cả vợ mình, cả má vợ mình, cả cô hàng xóm nhà mình, tây chay luôn cả cô nhân tình xinh đẹp của mình, tây chay cả các em xinh như mong tha thứt ở ngoài lề đường...»

Vì đi bầu là tôn trọng hiến pháp. Ma hiến pháp là biểu tượng cho quyền lợi không những của

mình, còn của cả vợ mình, của cô hàng xóm, của cô nhân linh, của các cô xinh như mộng. Quyền lợi cao nhất của quý bà quý cô đó là quyền gì? Thưa: Bầu.

Nào, còn ai dám tây chay bầu nữa không?

Ngủ nhà.

Tục ngữ ta có câu: «Hòn bắc ném đi, hòn chì ném lại». Ném đi thì nhẹ chờ ném lại thi bao giờ cũng nặng.

Hơn một năm qua ta được nghe Ông Phó nói về ông Chánh rất nhiều. Gần đây, được nghe ông Chánh nói lại, cuộc đấu khẩu thật là sôi nổi gần đây Thượng Viện ra quyết nghị khuyến cáo chính phủ, Tổng thống bèn tuyên bố vài câu khuyến cáo lại Thượng Viện. Vậy mới vui. Chính nhờ các màn «đòi thoại» đó mà cuộc trình diễn được mô tả là «độc diễn» của tuồng Bầu Cử đỡ có vẻ tè nhạt.

Bùa ròi ông Phó nói: Tôi đang sợ bị ám sát. Tôi biết ông Thiệu cũng sợ, không dám ngủ liền hai đêm ở một nơi bao giờ.

Mấy bùa sau ông Chánh đáp lại: Bùa nào mà tôi không ngủ trong dinh Độc Lập. Thủ hồi mấy người lao công, tùy phái, mấy sĩ yuan hầu cận mấy linh gác cửa coi!

Trong đám nhân chứng lúc nhúc đó, ông Chánh quên liệt kè 1 nhân vật vô cùng quan trọng! Phu nhân!

Theo thiền ý ông Đạo, nếu mà bùa nào bà phu nhân Tổng thống xuất hiện trước đám đông, phong viên hỏi: «Thưa bà, tối tối ông nhà ngủ đâu?» Phu nhân trả lời: «Tôi vào ông cũng ngủ trong dinh mà!» Ta quay phim và thâu băng câu đối thoại, chiếu lên dài tivi cho dân coi, thì bảo đám «châm phần tràm» dân phải tin.

Vậy là tối nào Tổng thống cũng ngủ dinh. Một vấn đề tối hệ trọng cho quốc dân như vậy mà suýt nữa thì bị xuyên tạc, làm sai lạc ý nghĩa hết thảy. Vấn đề đó đã được Tổng thống thông báo được tất cả các tờ báo ở thủ đô đăng tải, và toàn dân đọc báo rồi bàn tán, thi hiên nhiên phải là 1 vấn đề quan trọng.

Theo ý bần đạo thi ta nên ghi bắn câu chuyện này vô sách giáo khoa.

Tuần trước mục Đầu Tranh Cho Đời đã viết rằng: Sự rạn nứt của

gia đình là tang da ngam de dọa làm vỡ tung cõi thuyền chúng ta đang đi.

Nay chúng ta phô biến câu chuyện «Đêm nào cũng ngủ nhà» cho quốc dân học lấy làm gương, tức là ta đóng góp cho việc xây dựng tiền đỗ tươi sáng của tổ quốc vây vây!

Coi phim nhà

Trong tuần trước nhật báo Đ.L đăng một tin riêng rất lý thú tiết lộ đời sống của Tổng thống. Tờ báo ra ngày 24 tháng 9 viết rằng «Cơ quan liên vụ thông tin Hoa Kỳ đã từ chối không nhận phim màu của phòng báo chí phủ T.T Thiệu để mang sang Nhật rạp nổi như họ từng thực hiện trước phi từ bốn năm nay, T.T Thiệu có một chuyên viên điện ảnh riêng thu hình tất cả các hoạt động công và tư của ông mà mỗi đêm ông và gia đình đều ra thích xem những cuốn phim màu này.»

Co lẽ tờ báo loan tin hơi quá sự thật, không lẽ nào «mỗi đêm» T.T đều co thi giờ coi phim riêng với gia đình.

Nhưng nếu T.T có coi phim riêng với gia đình, thì đó cũng là một cai thủ tiêu khiển rất tao nhã và âm cung, chắc chắn sẽ là cái cơ để giữ chân ông đêm nào cũng co mặt ở nhà.

Cái thù vị của mâu tìn trên là: ông T.T và gia đình ông coi phim do chuyên viên điện ảnh riêng của nhà quay, nhau vật chính cũng là ông, và hoạt động chính là cả đời công lao đợi từ của ông. Nói theo ngôn ngữ điện ảnh thi T.T Nguyễn Văn Thiệu vừa là nhà sản xuất vừa là đạo diễn, vừa làm tài tử vừa làm nhà phát hành, vừa làm khán giả, và có thể nói ông còn làm chủ rạp chiếu phim nữa!

Vậy với tính tình của Tổng thống Thiệu, là thích ngủ nhà, ăn cơm nhà, coi phim nhà. Và cuộc bầu cử 3-10 này ông Thiệu ứng cử có một mình mà ông vẫn không rút cũng có lý. Đề nghị lập một phòng phiêu ở ngay trong Dinh Độc Lập, để Tổng thống và gia đình có thể bầu cử gần nhà, và nhân đó dân chúng cũng có dịp vò dinh coi cho đỡ con mắt!

Nhân chuyện Tổng thống thích coi phim nhà, nhớ lại trước đây có

một bài báo kể chuyện rằng Tổng thống Thiệu thường tối nào cũng coi Tivi, và thường coi tivi vào khoảng từ 8 giờ tối.

Từ 8 giờ tối mỗi ngày đài tivi phát hình bản tin chính và phóng sự hình ảnh, trong mục này thường ngày nào cũng có hình ảnh các cuộc kinh lý các buổi lễ có Tổng thống tới chủ tọa; hoặc các cuộc thăm viếng chùa Tàu, bệnh viện của bà Tổng thống.

Nói thiệt tình, nếu ông Đạo diễn trên tivi, thì ngày nào có phát hình chắc ông Đạo cũng muốn coi. Coi một lần rồi, có khi còn muốn yêu cầu dài tí vì phát hlich lại lần thứ hai, thứ ba coi nữa. Cái tinh thần người Tây kêu là Narcissisme do tên của nhân vật thần thoại Narcisse mà ra.

Trong thần thoại Hy Lạp Narcisse là một ông thần rất đẹp trai, Ông đẹp trai quá đến nỗi chính ông cũng khoái chiêm ngưỡng nhan sắc của mình – Nếu Narcisse sống vào thời nay, có lẽ ông đã chụp hình in ra hàng vạn tấm, treo khắp các ngả đường để diễm đáo ông cũng có thể ngó thấy mặt mình.

Nhưng nếu T.T có coi phim riêng với gia đình, thì đó cũng là một cai thủ tiêu khiển rất tao nhã và âm cung, chắc chắn sẽ là cái cơ để giữ chân ông đêm nào cũng co mặt ở nhà.

Cái thù vị của mâu tìn trên là: ông T.T và gia đình ông coi phim do chuyên viên điện ảnh riêng của nhà quay, nhau vật chính cũng là ông, và hoạt động chính là cả đời công lao đợi từ của ông. Nói theo ngôn ngữ điện ảnh thi T.T Nguyễn Văn Thiệu vừa là nhà sản xuất vừa là đạo diễn, vừa làm tài tử vừa làm nhà phát hành, vừa làm khán giả, và có thể nói ông còn làm chủ rạp chiếu phim nữa!

Bài Gia Nô ký sự của Kiều Phong trên 2 số báo ĐOI vừa qua đã nổ lớn. Nhiều kỳ giả đọc xong đã cảm hứng tranh trề, trong đó có cả họa sĩ Choé. Nghề của chàng là vẽ. Vậy mà Choé đọc bài Gia Nô ký sự xong bỗng nhiên xuất khẩu thành thi. Choé cho ông Đạo coi bài thơ như sau:

RAO VẶT

Thần này đã xé làm bá mảnh
Ôm gà – xách cá – trời hoa lan
Còn nhiều độc chưởng đeo thẳng
lắng
Xin mời ba xepe miễn trung gian
CHOÉ



PHO TƯỢNG LINH THIÊNG

Trái với thường lệ, sáng nay Quan lớn dậy thật sớm. Vẫn còn ngủ, ngài vươn vai, khua tay chân trong không khí như muốn đánh tan giấc ngủ, và lâu lâu ngài không quên ngoác cái mồm, với cặp môi dày và thâm ngáp, ngáp như một con cá tai tượng hớp nước. Quan lớn còn cố nằm trên giường, tay kéo chăn đến ngực, như muốn giữ lại cái hơi ấm bên trong, phản lại cái hơi lạnh lạnh của máy lạnh bên ngoài, thật là thú vị, quyến rũ. Mùi nước hoa đat tiền và hương thơm da thịt đàn bà vẫn như ấp ú thán hình Quan lớn. Quan lớn lẩm đim mắt nhơ lại giây phút cuồng loạn, đến lệch giường, nát gối đèn qua với cô vợ bé. Ngài xoa xoa tay lên cái bụng đầy mỡ, và nghĩ thầm mình quả có giống một con heo thật, nhất là lúc làm tình. Quan lớn vẫn có cái mặc cảm ta hại đó. Mặc cảm tưởng mình là con heo lục ngủ với đàn bà. Trong phòng ngủ quan lớn, chung quanh lót toàn gương cũng do cái mặc cảm này mà ra. Mặc cảm hay sự thật chính ngài chưa biết rõ, nhưng quan lớn vẫn cứ tự an ủi mình và cho đó là mặc cảm. Đã nhiều đêm, dù áp dụng vị thế nào, dù với người đàn bà nào, khô hơn nữa, nếu đàn bà đó càng

đẹp, Quan lớn khi nhìn vào gương lại càng thấy mình bẩn. Đúng là bẩn như một con heo, một con heo có tiền và địa vị. Quan lớn không tắm lâm mỗi lần nghĩ đến chuyện này. Thành thử ngài phải thay đổi vợ luôn luôn. Quan lớn biết rõ trừ bà vợ cả, lấy nhau từ ngày ngài còn là một thằng dại, có lẽ lấy nhau vì tình nghĩa, và có lẽ chỉ có con mụ đó mới không chê mình như con heo, và lại thuở xa xưa đó, cơm ăn không đủ no, lấy gì mà mập mạp, phi nộn được. Đúng rồi, trừ con mụ quê mùa đó ra, bốn vợ sau này, đứa nào khi ngủ với mình, cũng nói lên trong ánh mắt họ nó, mình đúng là một con heo ghê tởm : và cứ mỗi lần như thế Quan lớn lại đổi thêm một đời vợ. Hơn nữa đời sống của tình dục của quan lớn quả có mạnh thật, và hẳn ngài cũng hành diện về cái tài này của mình. Đàn ông ai chẳng hành diện hão như thế ? Cũng vì cái sự mạnh mẽ, sung sức này, cộng thêm thân hình nặng nề như một con hà bá, cái bộ mặt như con heo nái núng nính những mỡ và mỡ ; chả có bà nào chịu ở với quan lớn vài năm : thành ra quan lớn phải đổi vợ như thay áo quần. Đến bây giờ, ngài đã có đến năm vợ và gần hai chục đứa con. Cả vợ

trẻ ở với ngài bây giờ mới độ hai mươi. Ngài cưng chiều cô bé dễ sợ. Mà cưng chiều cũng phải, ngài đã bỏ mất bao nhiêu công của mối chiếm được nàng, chả thơm lành gì, nàng cũng là hoa khôi một vũ trường thuộc loại hạng nhất thủ đô. Vả lại, vì còn trẻ nên nàng rất hợp, rất mạnh trong những đêm cuồng nhiệt với Quan lớn. Dù rằng đôi khi trong ánh mắt nàng, Quan lớn lại thấy mình là một con heo. Và cứ mỗi lần cái mặc cảm ấy đến, Quan lớn lại lôi cô vợ bé vào phòng, để hành hạ, để trở thành một con heo thực sự. Lâu rồi, Quan lớn cũng chẳng hiểu cái mặc cảm này làm Quan lớn hanh diện hay tủi hổ nữa ; Nghĩ cho cùng, có lẽ cả hai thứ cũng nên... Tiếng cô vợ trẻ nũng nịu, nhõng nhẽo ngoài phòng ăn gọi Quan lớn làm ngài tinh ngử hắn. Ngài vội tung chǎn, sò chǎn vào dép, nề oải vào phòng tắm ; Quan lớn liếc nhìn đồng hồ, và không ngờ hôm nay mình lại có thể dậy sớm đến thế...

— Bonjour papa, bonjour pa pa...

— À các con, sao cũng đến sớm thế này, chắc các con cũng biết vụ này hả ?

— Lâu lắm mới lại được ăn sáng với ba, hồn nura, ngày ba được đúc tượng để thờ mà không đến, tại con sợ ba giận...

Quan lớn biết Monique Nga, con lớn của bà vợ ba đang nói mỉa minh, nhưng ngài lờ đi, dạy vời hủi làm gì. Trong lũ con, ngài sợ nhất hai đứa này, con Monique và thằng Albert Tao, sáng nay cả hai đứa vác mặt đến. Con Monique Nga thì tính ranh, quý quái. Thằng Albert thì lầm lì, đĩ diếm, hoang đàng. Thôi, ít ra nó cũng giống mình ở điểm đó. Albert Tao ngồi lọt mình trong chiếc ghế hành. Nó không nói với quan lớn câu nào. Khác hẳn với Quan lớn, người nó dài như một cây sào. Cái đầu xù ra như tổ chim, làm hắn giống như một con cung quăng... Ăn chơi cho lầm vào, không khéo bây giờ nó còn hút sách nữa cũng nên, thật cái lũ trẻ thời đại, chả biết làm ăn gì cả, chả lồ làm hại xã hội... Quan lớn nghĩ thầm như thế, nhưng mặt ngài vẫn tươi cười, vì Alber Tao tính lầm, nó biết mình nghĩ thế, nó kiếm cách chơi mình thì mệt. Quan lớn quay qua đứa con trai vồn vã :

— Sao, dạo này mạnh khỏe không Tao ?

Thằng con trai không nhìn lại, nó vẫn chăm chú vào khung hình Annie Ngọc, cô vợ bé của quan lớn. Bức hình quả có hấp dẫn, Annie Ngọc mặc bikini nǚm dài trên hồ bơi trông thật tuyệt. Lâu lắm Tao mới quay lại :

— Con nghe tin ba được dân tình này nhờ ơn, nhờ công đức của ba đã làm cho tình, nên nhân dịp ba sắp được về trung ương nhận chức vụ mới, một chức vụ quan trọng hơn. À, mà chức vụ gì thế hả ba ? Thôi, cũng chẳng có gì quan trọng với con. Nhắc lại vụ đúc tượng, con đọc báo thấy dân tình, dân tình hay mấy anh bợ đỡ ba đó con cũng chẳng rõ ? họ sẽ dựng cho ba một bức tượng. Một bức tượng để giữa tỉnh, thứ thật con cũng thấy hanch diện lây.

— Thời Tao, Vũ đó có quan hệ gì. Ba cũng đâu thích mấy vụ trình diễn ấy.

Quan lớn hơi ngượng, vì biết mình vừa nói dối. Lúc đó Annie Ngọc, cô vợ bé quan lớn từ trong bếp đi ra, tay bưng cái khay với mấy đĩa trứng :

— Thời ông ơi, ra ăn sáng rồi còn đi chứ... À mà họ mời mình mấy giờ ? Tao và Monique có đi cùng bọn này không nhỉ ?

Annie Ngọc vừa nói vừa liếc nhìn Albert Tao. Thằng rascal này đóng kịch cũng khéo đấy chứ : Nàng vừa lo sắp xếp bàn ăn, vừa nghĩ thầm, vừa cười một mình. Quan lớn bắt gặp nụ cười đó, ngài biết rõ tình hình của con và vợ hơn ai hết. Nhưng điều này ngài không bao giờ dám nói. Tháng trước cũng vì sợ tai họa, ngài đã phải đuổi khéo Tao về Saigon cũng vì thế. Nhớ lại câu hỏi của vợ, ông lớn cười cười đáp :

— Chắc chúng nó đi cả chừ, mình ăn lẹ đi, họ mời mình 8 giờ đấy... À, mà cái con quỷ Monique này, mày hết quần áo rồi sao mà mặc cái xà loỏn ấy đi à...

— Ba quê một cục, mode mới nhất đấy, Hotpants mà ba.

Dân chúng trong tỉnh sáng nay tụ họp thật đông đảo, có lẽ thành phần công chức, quân nhân vẫn đông nhất, còng dân chúng đi chắc chỉ vì hiếu kỳ. Trong đám mấy bà, mấy cô công chức, đã có người trông mệt lả. Mái đầu cù là, đầu khuynh diệp xông lên ngạt mũi ; chỗ mấy anh binh lính khá hơn được chút ít, tuy vậy cũng đã có nhiều bộ mặt muốn ngủ. Chắc tại họ được đứng đây dàn chào từ 4, 5 giờ sáng. Đúng 8 giờ, chiếc xe đèn bóng loáng chở Quan lớn và gia đình lướt đến, dân chúng đỡ ra hai bên đường; Hàng ngũ đứng dàn chào sau một chút lộn xộn đã lấy lại hàng ngũ chỉnh tề, cờ quạt đương lèn thật vui mắt. Mặt ai coi cũng nghiêm trọng. Quan lớn đến thật rồi. Ngài bệ vệ bước trên xe xuống cùng gia đình, thiên hạ òn ào, xì xầm bàn tán. Quan lớn cũng chẳng hiểu họ bàn tán cái gì ? Họ bàn tán về Quan lớn, về cái đầu xù thằng Albert, cái quần ngắn của con Monique, hay vì bà vợ trẻ của mình. Quan lớn lại nghĩ có khi họ bàn tán về cả bốn người cũng nên. Nghĩ như thế nên mặc dù cố gắng bình tĩnh, Quan lớn vẫn thấy bối rối, mắt ngài nhìn lảo liệt. Cũng may từ chỗ xuống xe đến khán đài chẳng bao xa. Khi đặt mình ngồi xuống chiếc ghế êm, Quan lớn thấy như vừa thoát một tai nạn. Rồi những lễ nghi, hình thức được diễn ra, diễn văn khai mạc, diễn văn cảm ơn, diễn văn của đại diện dân chúng lèn nói về ý nghĩa của ngày trọng đại, ngày một danh nhân được đúc tượng. Đến bây giờ Quan lớn đã quen với không khí, đã lấy lại được bình tĩnh, và mâu quan lại trong người ngài nỗi dậy. Quan lớn thấy mình quả thật là một nhân vật quan trọng, một thứ VIP chính cống. Bây giờ ngài đứng ngồi, ngài cười mím, ngài khoanh tay, ngài quay qua nói chuyện với vợ con... nhất nhât mọi cử chỉ đều đường hoàng, oai vệ.

Rồi giây phút trọng đại đã đến ; Một hồi trống ròn tan làm tăng thêm không khí long trọng, hồi hộp. Người ta mời Quan lớn xuống giựt dây khánh thành pho tượng. Quan lớn cảm động thật sự, Tấm lụa xanh đậm phủ bức tượng như che dấu một kho tàng vô giá, một bảo vật đề đài. Quan lớn cố lò vè tươi cười để dấu sự xúc động. Tay run run ngài giật mạnh sợi dây, tấm vải lụa từ từ rơi xuống. Tim Quan lớn đập mạnh, thái dương ngài căng thẳng như ngài đang xem một màn vũ sexy, với tấm vải sau cùng trên người nàng vũ nữ. Bức tượng đá đen lộ ra hoàn toàn. Tiếng vỗ tay lặp bộn nỗi lên. Hình như Quan lớn cũng vỗ tay theo đám đông. Ngài như mê đi trong giây phút. Người ta lại dẫn ngài trở về khán đài, để ngài có thể ngắm bức tượng rõ hơn. Pho tượng thật đẹp ; thật giống. Nhưng bỗng ngài cau mặt, bức tượng hình như thiếu thiếu cái gì ? Ngài moi óc suy nghĩ. Với quan niệm của ngài, nghệ thuật hội họa, điều khác là phải thật giống, giống càng nhiều càng có nghệ thuật. A ! Quan lớn chợt buột miệng thốt lên. Có vậy chư ? quan trọng thế mà nhở không ra. Pho tượng thiếu mất cái phần quý báu nhất của người đàn ông. Hơn nữa, đối với Quan lớn, cái đó không thể thiếu được. Mặt Quan lớn coi buồn bã. Mấy anh điếu d้อม thật thỉnh hời. Thấy Quan lớn có vẻ không vui, nhiều anh đã xanh mặt. Một anh đánh liều, mặt mày nhăn nhó, ghé tai Quan lớn hỏi thăm :

— Dạ thưa, chắc có gì không vừa ý ngài ?

Quan lớn nghĩ thật khó nói. Ngài nghiêm mặt một hồi. Mãi sau ngài mới lên tiếng :

— Theo chư, cái gì quan trọng nhất ở người đàn ông ?

Mặt anh nịnh thần chợt thon ra. Anh ta không ngờ hôm nay Quan lớn lại hỏi một câu có vẻ trí thức đến thế. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta mới đáp :

— Thưa ngài, có lẽ là bộ óc, là suy tư, tri thức...

— Không đúng đâu chư à.

— Thưa ngài, có lẽ là đôi bàn tay, với đôi bàn tay người đàn ông tạo dựng tất cả...

— Cũng chưa đúng đâu chư à.

— Thưa ngài, quả thật em nghĩ không ra.

Tôi hỏi chư, chư suy nghĩ, chư làm việc, chư kiếm tiền, chư mặc đồ sang nhà cao xe đạp để làm gì ? Đề cho ai ?...

Như được giác ngộ, như đến bên chân lý, anh nịnh thần tươi hẳn mặt :

— A, bây giờ em hiểu rồi, kiến thức và sự suy nghĩ của quan lớn thật vô cùng sâu đậm. Đúng là cái đó rồi, cái đó quan trọng thật.

— Ô, ô, chư hiểu thế thì hay. Vậy tại sao trên bức tượng kia lại thiếu cái đó ? Tôi rất mè bức tượng, chỉ phiền một nỗi chỗ đó phảng phiu quá, thiêng hả lại xì xầm tôi lại cái thi sao ?

Anh nịnh thần quay lại ngắm bức tượng, Mặt anh tái đi. Quả thật chỗ đó nhẫn thìn ; Nhưng anh còn chút thông minh, anh cố cãi :

— Thưa ngài, chính tại em cũng có nghĩ đến vụ này rồi, nhưng tại em sợ quan lớn chê là thô tục.

— Ấy, các chư nhầm hết rồi. Có cái gì thô tục. Các chư không thấy những tượng đời xưa, hay nói gần đây tượng Napoléon, tượng các tướng lãnh Âu Mỹ Châu : Hay chính tại VN đây, chư có bao giờ ra ngắm tượng Phù Đổng Thiên Vương ở ngã sáu Sài gon chưa ? Chư sẽ thấy người ta tạc nguyên cả cái đó của con ngựa ra đấy chư. Không có gì là thô tục ! Các chư thấy không ?

— Dạ, nếu quan lớn đã cho phép, em sẽ triệu tập lũ điệu khác lại. Và đêm nay, sau giờ giới nghiêm ; không còn ai ngoài đường phố, em sẽ cho tụi nó đáp sàm thêm vào. Em chắc ngày mai quan lớn sẽ hài lòng.

— Tốt, tối nay, thời chư có thể lo việc đó ngay đi nhé, A, mà chư tên gì ? Ở sở nào nhỉ ?...

Sáng hôm sau, cả tỉnh thành xôn xao. Họ bàn tán ồn ào về cái chết đột ngột của Quan lớn đêm qua. Theo như thiên hạ đồn đại, Quan lớn chết vì cái bệnh kỳ quặc nhất, nhiều huyền thoại nhất : chuyện phòng the ! Quan lớn chết trong khoái sướng, chết khi đang lên ngựa. Thiên hạ lại còn nói rằng Quan lớn thường sanh tiền rất ham mê chơi bài, đến lúc chết cũng linh thiêng về mặt ấy, chẳng thể mà chỉ qua một đêm, đúng vào cái đêm Quan lớn về chầu trời, bức tượng của Quan lớn đã thay đổi ; « Cái đó » của Quan lớn đã sưng to hẳn lên, nổi u một đống. Và từ đó, dân chúng thấy con trai ông lớn, Albert Tạo không về ở Saigon nữa ; và càng ngày số con trai, con gái ổ chồng, ổ vợ, trong tỉnh đều mang hương, mang hoa, xì xụp cùng vái pho tượng Quan lớn càng ngày càng đông..

Hướng đạo Việt Nam 40 năm về trước (2)



Hướng Đạo từ Ái Nam Quan tới Miền Nam

(TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

● Hồi ký của TRẦN VĂN KHÁC

cựu Thủ hiến Bắc phần hiện nay là toán viên của Liên toán Cựu HĐ

Sau khi anh em HĐ đứng nghiêm trước khán đài, lá cờ HĐ màu xanh có hoa Bách Hợp trắng thêu ở giữa được kéo lên đỉnh cột, (ngày nay hoa Bách Hợp màu đỏ) lướt lá quốc kỳ màu vàng băng satin, chung quanh có tua kim tuyến. Góc trên quốc kỳ màu vàng VN có kết một cái noeud tam tài, tượng trưng lá quốc kỳ Pháp. Sở dĩ tôi nói rõ về lá quốc kỳ của chúng ta vì hồi đó VN ta còn đặt dưới quyền thống trị của người Pháp, không được quyền dùng lá cờ vàng tuy nhiên thời độc lập của vua Lê, vua Lý, vua Trần. Thời kỳ Pháp thuộc kéo dài ngót một trăm năm, BV và Trung Việt có là quốc kỳ màu vàng góc trên đỉnh băng tam tài nhỏ. Nam Việt nằm trong chế độ thuộc địa (colonie) bắt buộc phải lấy cờ Tam tài của Pháp làm quốc kỳ. (1)

Ngày nay, vì hiệp định Genève 1954, nước VN bị phân chia Nam Bắc, nhưng chúng ta có 1 lá quốc kỳ riêng biệt, tượng trưng cho nền độc lập, thoát khỏi vòng thống trị của người Pháp. Lá quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ phát triển nóc dinh Độc Lập và các công sự Nam phần VN là công trình sáng tác của một trưởng HĐ, anh Phạm Văn Bình, cựu Bộ trưởng Thanh niên,

cắt nghĩa cho ông Trung tướng Xuân nghe.

Mẫu vàng là tượng trưng nền độc lập của nước Việt Nam trải qua bao triều đại chống xâm lăng như Trung Trắc Trung Nhị, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Ba sọc đỏ là ba giòng máu của dân tộc Trung Nam Bắc. thống nhất giang sơn, giữ vững độc lập hoà bình hạnh phúc cho toàn thể đồng bào. Bản Quốc ca, anh Phạm văn Bình lựa bài TIẾNG GỌI THANH NIÊN của Lưu Hữu Phước, một bản hùng ca được anh em SVHS ca hát vang lừng trong những buổi hội họp. Tôi vừa dùng 1 đấu ngoặc khá dài kể chuyện cõi tích về quốc kỳ VN qua hai thời đại. Tôi có một ước vọng những anh chị em thuộc thế hệ thanh niên sau khi đất nước phân chia, lúc gia nhập gia đình HĐ, hiểu rõ nguồn gốc lá quốc kỳ.

Đoàn Lê Lợi thăm Ái N. Quan

Nói đến phong trào HĐ VN lúc khởi đầu, tôi không thể tách riêng hai tên ông Nguyễn Quý Toản, người sáng lập ra trường Thủ Đức Hà Nội, và ông Nguyễn Lễ, người đỡ đầu khai sinh cho đoàn Lê Lợi. Hồi đó ông Ng Quý Toản làm Bố

ĐẦU THÁNG 10-1971

nha xuất bản SAN HÔ với

10.000 bìch chương, 10.000 truyện đơn, 4 tác giả, 4 tác phẩm :

- NGUYỄN TIỀU TÚ, tình chết
- CAO ĐÁC BỬU, ngọn đồi tuyệt vọng
- PHẠM HỒ, trên đỉnh tuyệt tình
- HỒ PHONG LUÂN THỦY, mái tóc một đời

20.000 cuốn SÁCH TÌNH YÊU
LOẠI BỎ TÚI không mưu đồ chính
trị, không đòi hỏi cơm áo.

XUỐNG ĐƯỜNG

● XÁCH ĐỘNG, KÊU GÀO
NGƯỜI HÃY TRỞ VỀ VỚI TÌNH
YÊU NGUYỄN THỦY

XUỐNG ĐƯỜNG

DÂNG TÌNH YÊU CHO ĐỜI

Chánh tinh Lạng Sơn (một chức trưởng tự như chức Đốc phủ Sứ, chủ tinh miền Nam). Ông Ng. Quý Toản viết thư mời anh em HĐ đoàn Lê Lợi lên cắm trại xứ Lạng, trong dịp nghỉ lễ Giáng Sinh, nhân tiện đi thăm mấy thăng cảnh có danh tiếng như Ái Nam Quan và động Tam Thanh Biết anh em HĐ không được sung túc lắm, nên Ông Nguyễn Quý Toản kèm theo một bưu phiếu một trăm đồng bạc tặng anh em làm lộ phí. Một trăm đồng vào thời buổi kiệm trước song hành bây giờ có lẽ chỉ đủ chi một tờ phở đặc biệt, nhưng năm 1930-100 bạc lúc bấy giờ có thể bằng cả 100 ngàn đồng bây giờ. Quý hóa thay tấm lòng Mạnh Thường Quân của ông Nguyễn Quý Toản.

Khi chuyền xe lửa đưa anh em HĐ đến ga Lạng Sơn, rất nhiều viên chức trong tỉnh được lệnh hai ô chủ tinh, ông công sứ Henri Klein và ông Bố Chánh Nguyễn quý Toản, ra đón chúng tôi rất niềm nở và nồng hậu. Ở ga ra, anh em đoàn Lê Lợi về thẳng Tỉnh chào hai vị chủ tinh. Hai ông đều niềm nở hỏi han anh em, Riêng ông Bố Chánh tặng chúng tôi 1 lá đoàn kỳ rất đẹp. Ông Nguyễn quý Toản, lúc trao cờ, ân cần âu yếm cầm tay tôi dặn dò, khuyễn khích, lời lẽ thật đơn giản và cảm động. Tôi đến, vi di xe lửa không mệt nhọc, khi hậu tinh Lạng lại mát mẻ dễ chịu nên anh em HĐ đỡ lửa trại trên bãi cỏ trong thành phố. Hai ông đầu tinh, các công chức, anh em thanh niên học sinh và dân chúng đến dự rất đông, kết quả trên cả hy vọng của chúng tôi. Hôm sau, chúng tôi được hướng dẫn lên ải Nam Quan, vượt qua biên giới sang T. Quốc (lối vài chục thước thôi). Khi tới ải Nam Quan chúng tôi thấy ải không lớn lao, vĩ đại như chúng tôi vẫn tưởng trọng. Đứng ở đây chúng tôi hướng về miền Nam, nghe rằng một ngày mai tốt đẹp gia đình HĐ sẽ tăng gia từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, ngoài cờ HĐ sẽ tung bay khắp nước.

Cuộc thăm Ái Nam Quan của đoàn Lê Lợi chúng tôi, ngoài tính cách du lịch còn có một ý nghĩa lịch sử. Thời xưa, khi vua Lê khởi nghĩa ở Lam Sơn, người trung thần giúp nhà vua chống quân xâm lăng từ Trung Hoa đã sang như thác lũ

bảo vệ giang sơn tổ quốc chính là Nguyễn Trãi. Muốn làm cho chính nghĩa được sáng tỏ, ý chí bất khuất của dân tộc VN cao ngất trên mây tung mây, Nguyễn Trãi viết bài Bình Ngô Đại Cáo, lời lẽ hùng tráng làm ly, đến nỗi giáo sư Gaspardone một nhà nghiên cứu về lịch sử các nước Đông Nam Á phải nói: một quốc gia có một vị tướng quốc anh hùng như Nguyễn Trãi, vị tướng quốc ấy lại có văn tài sáng tác bài Bình Ngô Đại Cáo, tôi thiết tưởng quốc gia đó phải tồn tại mãi mãi trên lịch sử văn minh của nhân loại.

Tôi muốn nhắc lại những thành công oanh liệt của Nguyễn Trãi trong cuộc đi thăm Ái Nam Quan của đoàn Lê Lợi là vì Nguyễn Trãi đã từng dẫm chân lên Ái Nam Quan trong thời kỳ cam go chống giặc xâm lăng để tiến đưa người cha già Phi Khanh bị quân Tàu bắt cóc mang qua biên giới. Hận nồng thù nhau, Nguyễn Trãi mang hết tâm huyết sở học giúp vua Lê trừng hung đắt nước, gây dựng cơ nghiệp hiển hách của Lê triều

Auh em đoàn HĐ Lê Lợi, nhìn cảnh cũ nhớ người xưa, trong tâm can dường như nung nấu những hy vọng trở nên người công dân hữu ích, trong sạch, xứng đáng với lá đoàn kỳ.

Từ Lạng Sơn đến các miền phi nhiêu sông Hồng Hà

Cuộc cắm trại Lạng Sơn của anh em đoàn Lê Lợi có một kết quả tốt đẹp. Sau khi anh em trở về Hà Nội, ông công sứ Klein và ông Bố Chánh NQT hăng hái giúp đỡ công việc xúc tiến thành lập đoàn HĐ xứ Lạng. Hai ông chủ tinh vừa nâng đỡ bằng tình thân, vừa ủng hộ về phương diện tài chính, nên phong trào HĐ tại Lạng Sơn được thúc đẩy mạnh mẽ.

Vết dầu HĐ bắt đầu loang từ thủ đô Hà Nội đến các miền phi nhiêu sông Hồng Hà. Nhiều đô thị và các tỉnh lớn như Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh viết thư về Hà Nội mời anh em HĐ về cắm trại để cổ động cho phong trào. Không bao lâu, mỗi đô thị, mỗi tỉnh đều có một hay nhiều đoàn, một hay nhiều bầy sói, cơ sở càng ngày càng thêm vững mạnh. (2)

Ở thủ đô Hà Nội, anh em thanh niên SVHS gia nhập HĐ mỗi ngày một đông. Đề có đủ phương tiện hoạt động về mặt tài chính, các huynh trưởng HĐ bàn nhau tổ chức một buổi hát tại Nhà hát Lớn do chính anh em HĐ trình diễn. Buổi hát được các phu huynh SVHS và đồng bào thủ đô ủng hộ, tán thưởng nhiệt liệt. Kết quả thập phần mỹ mãn.

Anh Trần ngọc Quyên và bài Bình bán

Trong buổi hát HĐ, giữa một màn ca nhạc, anh Trần ngọc Quyên, một sinh viên Nam bộ vừa dàn vừa hát một bản ca theo điệu Bình bán do anh sáng tác, đề tài bài ca là mục đích HĐ. Tôi xin trích đăng sau đây một đoạn bài hát đó để tưởng niệm anh Trần ngọc Quyên, một cố huynh trưởng HĐ đã cùng chúng tôi chăm lo cho phong trào HĐ ra đời ở Bắc Việt. Anh Quyên, sau khi tốt nghiệp ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (ben Điều khắc) về Nam, làm hiệu trưởng trường Mỹ thuật Thủ Đức Một, rồi tử nạn trong cuộc kháng chiến Nam Bộ. Anh Quyên là một trưởng tinh tinh luôn luôn vui vẻ, người cao lớn, nét mặt hiền hòa, đẹp trai. Với tư tưởng lạc quan, yêu đời, với cử chỉ hào hoa phong nhã, chăm chú làm điều thiện, không ai ngờ anh sớm từ giã gia đình Hướng Đạo chúng ta về bên kia thế giới. Ngày nay, nhắc đến anh, chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho hương hồn anh tiêu diêu nơi an giấc ngàn thu. Dưới đây là một đoạn bài ca Bình bán HĐ của Trần ngọc Quyên :

Vinh hạnh thay cái buồi hôm nay
Được quý ngài lui gét tới đây
Hưởng đạo sinh chúng tôi trinh bầy

Đời điều lược qua mục đích bấy lâu nay :
Bởi xem khắp hết Đông Tây
Có những nơi dân cường nước

thạnh.
Được như vậy là nhờ sức mạnh Họ lo tập rèn từ thuở còn thiếu niên

Bởi vậy anh em chúng tôi đã theo liền Họp cùng nhau Đoàn, Hội lập nên

Quyết theo danh nghĩa đoàn viên Long trung tin, hứa lời khé quên Ở an rất đỗi thảo hiền Thấy một ai tung đỡ giúp liền Thầy đều tôn trọng của người chẳng tham, tần tiện, siêng năng. Trong sạch quyết gìn cho trong sạch,

Tử tâm hồn đến tu công việc...

Bài Bình bán của anh Trần ngọc Quyên lời lẽ mộc mạc đơn giản, nhưng khi anh Quyên hát lên khéo già nhẹ hát lờ Hanoi vỗ tay hoan nghênh tán thưởng nhiệt liệt, Hồi đó ở ngoài Bắc có phong trào thích cải lương Nam Kỳ, đồng bào Bắc Việt khoái xem cải lương như dân thủ đô Saigon ngày nay khoái đọc chuyện kiếm hiệp Kim Dung vậy.

Phong trào HĐ lan xuống miền Nam

Lúc tôi còn ở Hanoi, cùng một số anh em lô lắng cho phong trào HĐ được phát triển wau le, rất nhiều ban trong Nam viết thư ra Bắc hỏi han cách thức chi tiết để thành lập HĐ ở NPYVN. Lòng tôi bỗng hướng về thủ đô Saigon và ước ao được cùng anh em trong Nam bắt tay vào việc. Dịp may hiếm có, tại sở tôi làm (Tổng thanh tra Nông Lâm Séc), có một chi nhánh tại miền Nam, sở khảo cứu Nông Lâm, 58 đường Nguyễn binh Khiêm Saigon. Tôi đã đơn xin đổi vào Nam được cấp trên chấp thuận. Lên đường vào khoảng tháng 4 năm 1932, tôi nhờ hai anh Nguyễn Thụy Hùng và Hoàng Đạo Thụy chăm nom sẵn sàng phong trào HĐ miền Bắc. (3)

Vào tối Saigon, tôi liên lạc với các anh Lương Thái, Trần Coln, Huỳnh Văn Diệp (4) Nguyễn Văn Chấn cùng một số đồng anh em khác để xúc tiến công việc thành lập đoàn HĐ đầu tiên. Chúng tôi rủ nhau đến thăm ông Trần Văn Khê Hội trưởng Tổng cục Thể thao Annam (tiếng Pháp kêu là Commission Interclub Annamite — viết tắt CIA) Xin anh chỉ em HĐ chờ làm với CIA cơ quan tình báo trung ương của nước Cờ Huè. CIA đây là của người Giao Chỉ chúng ta, không phải CIA của người Mỹ. Ông Hội trưởng CIA Trần Văn Khê là một người hâm mộ thể thao «số 1» của nền thể thao Nam Kỳ. Ông

người to lớn, đầy đà, cao cỡ 1 thước 80, tính tình cởi mở, trung hậu, thật thà. Ông là Hội đồng Quản hạt (Conseil colonial), một chính trị gia cõi bụi, được lòng tin và cảm mến của mọi người. Sau này, thời Quốc trưởng Bảo Đại, ông làm Tổng trưởng kinh tế sau làm Đại sứ VN ở Hoa thịnh Đốn, rồi Nghị sĩ trong Hội đồng Liên hiệp Pháp. Ở địa vị nào, chức vụ nào ông cũng được bạn bè thân hữu yêu quý, nể vi. Khi gặp chúng tôi lần đầu tiên, ông bừa sê ủng hộ Phong trào HĐ hết mình. Ông thấy HĐ là một phương pháp giáo dục hoàn toàn đối với thanh niên. Ông thường nói: «Nước nhà sau này có một thế hệ lành mạnh, tháo vát, biết trọng đạo đức liêm sỉ của tổ tiên để lại, biết coi tình huynh đệ đồng bào như một lẽ sống, chính là nhờ phương pháp HĐ huấn luyện thanh niên mà có được. Lời lẽ thấm thắt và cao quý biết chừng nào ! Khi đoàn HĐ đầu tiên lập ở Saigon, ông liền cho con trai ông và 3 người cháu gọi ông bằng cậu vào gia đình HĐ.

Ngày nay, nhắc đến ông Trần Văn Khê, tôi không khỏi nhớ nhung hướng về Ba Lê, nơi ông Khê đang sống lưu vong cùng gia đình, để tri ân một người đàn anh cũ. Thực ra ông Trần Văn Khê là một trong những vị Mạnh thường Quân không tiếc công tiếc của, tiếc thời giờ, dù dắt phong trào HĐ miền Nam đến chỗ trưởng thành. Về phương diện pháp lý, nhờ có sự bảo đảm của ông, việc xin phép thành lập HĐ Nam Kỳ được dễ dàng trôi chảy. Về mặt tài chính, cụ Đốc phủ Sứ Nguyễn Văn Vinh (nhạc phụ ông Trần Văn Khê) và con là bà Trần Văn Khê đã giúp chúng tôi một số tiền lớn để sắm sửa dụng cụ HĐ bên Pháp, mua sách báo tài liệu đầy đủ. Tám gương sáng của gia đình Trần Văn Khê đối với phong trào HĐ miền Nam đáng để mọi người noi theo.

Sau khi đoàn HĐ đầu tiên ở thủ đô Saigon được thành lập, phong trào HĐ miền Nam được rất nhiều nơi hưởng ứng, hành trướng vội vàng mau le. Chúng tôi bàn nhau lập nên Tổng cục HĐ Nam Kỳ (Fédération des Eclaireurs de Cochinchine) và đồng thanh bầu ông Trần Văn Khê làm Hội trưởng. Đoàn HĐ đầu tiên tại Saigon thường họp đoàn tại sân vận động Mayer (là trụ sở bộ Thành Niên sau này và bộ Xây Dựng Nông thôn hiện nay).

Từ giã đất Bắc vào Nam cùng anh em gây một phong trào thanh niên lành mạnh, lòng tôi hân hoan phấn khởi, nhưng không khỏi đề lại cõi đó Tháng long nhiều kỷ niệm êm đềm và nhiều nỗi nhớ nhung trong tình bâng hưu. Tỷ như bữa tiệc tiễn đưa trước khi khẩn gói lén đường tờ chức tainh hàng Đồng hưng Viên phổ hàng Buồm Hanoi, anh Đặng ngọc Cửu, một «vua téu» trong gia đình HĐ, đã ứng khẩu đọc mấy vần thơ do anh sáng tác để tặng tôi :

Trào đại ca Văn Khắc,
Kim thượng lợ bình an.
Nam Bắc kỳ đồng một giang san,
Chúc bốn chữ công thành chí
tại.

Sau mấy giây cảm động, tôi cảm thấy ông «vua téu» HĐ có vẻ coi tình huynh đệ HĐ như tình huynh đệ Lương son Bạc. Ông kêu tôi bỗng đại ca, có vẻ giang hồ mã thượng lâm. Nhưng đại ca Lương son Bạc còn tạm được, chứ đại ca thứ thiệt đứng ở các bến xe đò, thực tình tôi không dám nhận, vì trái với luật của «Đại đại ca Bl PI» của chúng ta.

CHÚ THÍCH (1) Tuy Nam Kỳ thời đó phải dùng cờ tam tài của Pháp, nhưng cụ Trần Văn Khắc cho biết những đoàn Hướng Đạo đầu tiên lập tại Saigon đã không chia cờ Pháp mà vẫn dùng cờ vàng của Hoàng Triều. Chánh quyền thuộc địa thời đó, hoặc không để ý, hoặc biết nhưng cũng lờ đi không chú ý.

(2) Tại mỗi tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Thái Bình v.v... các đoàn Hướng Đạo từ Hà Nội về đó biểu diễn thường cắm trại tại sân vận động. Các cuộc biểu diễn chính thường là: dựng trại (lều), nấu cơm, vài cuộc biểu diễn về diễn kinh, tất cả đều có vé hập dân đối với công chúng.

(3) Trước khi đổi vào làm trong Nam Kỳ, ông Trần Văn Khắc đã vào thăm miền Nam một thời gian trên 10 ngày. Trong chuyến vào Nam này, ông đã được các báo Thần Chung, Phụ nữ Tân Phóng vấn. Các báo này đều hoan nghênh phong trào lập đoàn Hướng Đạo ở miền Nam, nhờ thế các giới tại miền Nam đã hưởng ứng nồng nhiệt.

(4) Ông Huỳnh Văn Diệp hiện nay là Chủ tịch ban chấp hành Trung Ương của Hội Hướng Đạo Việt Nam. Cụ Trần Văn Khắc cho biết thân sinh của ông Huỳnh Văn Diệp là người ứng hộ phong trào Hướng Đạo nhiệt liệt nhất, đã cho tất cả các con vào đoàn Hướng Đạo đầu tiên lập tại Saigon.

Đoàn HĐ đầu tiên tại Saigon thường họp đoàn tại sân vận động Mayer (là trụ sở bộ Thành Niên sau này và bộ Xây Dựng Nông thôn hiện nay).

CÁNH HOA CHÙM GÓI

Nguyên tác
« THỔ TY HOA »
của QUÝNH DAO

bản Việt văn
LIÊU QUỐC NHÍ

(TIẾP THEO)

Hạo Hạo đăm đăm nhìn tôi như ra lệnh, hắng bảo :

— Hát tiếp đi !

Tôi ca tiếp :

Con đừng hối hả, đừng hoảng hốt

Hãy bay lên đi, nhưng phải đề phòng

Chú ó, lão diều lâm địa xấu xa, thật đáng sợ

Còn ông chim ục, rán hổ mang...

Mít Hạo Hạo chợt sáng, vẻ sung sướng của hắng
khiến tôi đỏ mặt, hắng bắt đầu ca tiếp lời tôi :

Những kẻ ấy đều có thể chui vào phòng,

Những kẻ ấy đều có thể leo qua tường,

Lúc nào con cũng nên ghi nhớ nằm lòng.

Tôi ngạc nhiên :

— Ô ! Anh cũng biết ca nữa à ?

Hắng nhiều mày nghĩ ngợi đôi lúc nói :

— Hình như trong giấc mộng tôi đã hát qua
bản này, có lẽ thế... Vì bây giờ, tôi chẳng hề nghe
ai hát cả.

Tôi nói :

— Nhất định là anh đã nghe qua một ai hát, vì
đây không phải là bài ca ít người biết nhường năm
về trước, bản nhạc này được phổ biến rộng rãi lắm.



mắt nồng bồng của Hạo Hạo gương mặt hắng đang
kè sát vào mặt tôi. Hắng nhỏ nhẹ bảo ;

— Cô Úc My, cô có còn nhớ cái lý luận về
Phiếm Ái của tôi đã nói với cô hay không.

Tôi khẽ gật đầu. Hắng nói tiếp, đôi mắt không
rời tôi :

— Tôi có cái nhìn khác biệt về đàn bà, với tôi
mỗi người đàn bà đều có những nét đáng yêu riêng
của nó, nhưng bây giờ... Hắng ngừng một lúc, đôi
mắt nhìn tôi thăm dò — Lúc gần đây tôi bỗng thấy
lý luận của mình không còn vững nữa, vì mỗi
người con gái có thể có một vài điểm phù hợp với
cái nhìn của mình nhưng khi có sự xuất hiện của
một người con gái hội đủ tất cả những điều tôi
mong trót, thì những người đàn bà khác sẽ trở nên
bóng mờ không còn tồn tại được nữa. Đôi mắt hắng
từ chỗ nồng bồng biến dần qua chỗ đầm đuối, hắng
hỏi — Úc My ! Cô có hiểu tôi nói gì không ?

Tôi chậm chậm lắc đầu, băn khoăn :

— Tôi không hiểu gì cả !

— Thế thi đê tôi bảo cho cô biết. Hắng vừa nói
vừa kéo mạnh, lôi roi vào lòng hắng. Hạo Hạo
vòng tay ôm lấy tôi, mắt đối mắt, mũi đối mũi, tôi
cô thể nhìn thấy hình ảnh chính mình trong lòng từ
đen nháy : vẻ hoảng hốt, bần khoán, mê loạn. Hắng
nói như thi thăm :

— Trung Đan có chỗ nào đáng yêu đâu Úc My ?
Hắng vang qua chỉ là con một sách, đâu xứng với
em được.

— Không phải thế. Tôi nói, cô họng như thật
khan : — Anh không hiểu được anh ấy, vì anh ấy
cô tu trưởng, nghị lực và cả lý trí.

— Thế tôi không có tu trưởng, nghị lực và lý trí
hay sao ?

Tôi cảm thấy thật rối rắm :

— Anh hình như cũng có chứ !

— Hình như à ? Thế cô giải thích xem tại sao ?

— Vì tu trưởng anh quá rộng rãi, thái độ anh
đối với mọi người chung quanh lại quá phóng túng
lúc nào cũng thích châm chọc người khác, không
cần biếit điều châm chọc ấy đúng hay sai. Anh lại
không trọng sự vật kề cả cuộc sống và tình cảm,
không trách nhiệm gì trên cả phương diện học hành
cũng như nói chuyện tình yêu.

— Tôi có quá nhiều khuyết điểm như thế sao ?
Hạo Hạo chớp mắt, Đó là hình ảnh của một La Hạo
hắng trong mắt em đấy à ?

— Vâng, nhưng có đúng không chứ ?

— Cũng đúng phần nào, nhưng — Môi hắng kè
sát mặt tôi — Sau khi thành hôn xong, cô không có
quyền phê bình tôi một cách cầu thả như thế nhé,
tôi bàn cãi về tri nhở trong tiêm thư
bây giờ thì được, nhưng sau này tôi sẽ là người
chẳng cứng rắn và độc tài.

Tôi hoảng hốt.

— Anh lầm rồi, tôi không hề có ý làm vợ anh.

— Tôi không lầm. Hắng lạnh lùng nói — Nhất
bàn tay khác nắm lấy, ngang đầu lén bắt gặp
định cô phải là vợ tôi.

— Không bao giờ !

— Nhất định phải như thế. Mỗi hắng trợi về một
bên tóc của tôi — Tại sao mặt em lại nóng bừng
như vậy ? Tại sao tim em lại đập nhanh như thế ?
Sao em lại hoảng hốt ? Ai đã gây cho em xúc động ?
Sung sướng ? Sợ hãi ? Bên cạnh Trung Đan có bao
giờ em lại có những cảm giác như thế này không ?
Úc My, hãy nói cho tôi biết đi !

Tôi chống trả :

— Chính anh làm tôi hoảng hốt, trong khi Trung
Đan mang đến cho tôi sự yên ổn.

— Yên ổn ư ? Hạo Hạo vỗn mui, hắng nói — Tình
yêu không phải là một câu chuyện yên ổn. Úc My,
hãy để tôi dạy em biết thế nào là tình yêu.

Hạo Hạo xiết chặt khiến tôi muốn ngáp thở,
tim tôi đập nhanh, các mạch máu như muốn vỡ
tung ra, tâm thần như mèo loạn, tôi chỉ còn biết mở
to mắt ra nhìn đôi mắt mở lớn của hắng. Bỗng nhiên
thân thể tôi bị tách rời ra, trước khi biết chuyện
giá đã xảy ra tôi bỗng nghe tiếng đầm thật to. Ngangs
đầu lên, thân hình to lớn của giáo sư La Nghị đang
đứng giữa tôi và Hạo Hạo bên cạnh đó là Trung Đan
với gương mặt trắng bệch.

Hạo Hạo từ lực thầm bò dậy, đưa tay sờ vào
cằm, đôi mắt giận dữ của hắng đang ghìm lấy giáo sư.

Tất cả những biến động xảy ra, khiến tôi kinh
ngạc, hoảng hốt không nói được lời nào, sự có mặt
cùng lúc của giáo sư La Nghị và Trung Đan, cùng
việc giáo sư đánh thẳng tay Hạo Hạo khiến tôi bối
rối.

Bên dưới cằm Hạo Hạo hiện lên vết bầm xanh,
đủ thấy giáo sư La Nghị đã đánh thẳng tay như thế
nào. Hai cha con đứng đó ng鹀nh nhau như đối bô
rừng đang chạm sừng trước khi giao đấu. Hạo Hạo
lên tiếng :

— Hừ ! Tại sao cha làm thế ?

Tiếng hét to của giáo sư La Nghị :

— Tao đã từng cảnh cáo mấy, không cho mấy
quấy nhiễu Úc My !

Hạo Hạo nghenh mặt lên, lạnh lùng hỏi :

— Thế cha cho là con không xứng với Úc
My ư ? Có phải cha tưởng con và Úc My đóng kịch
đấy à ? Cha lầm rồi ! Đúng ra cha phải sung sướng
mới phải, vì có được người khuất phục được coi.
Với Úc My, con không hề có ý chọc qua đường, cha
hiểu không ? Cha không muốn có một đứa con đâu
như Úc My hay sao ?

Giáo sư La Nghị lảng người không thốt lên một
lời nào, tôi cũng yên lặng, tiê nhìn bái chyst tiếp xúc
với Trung Đan, đôi mắt hắng đang trừng lớn nhìn
tôi như tôi là một vật lạ lùng mà hắng chưa hề
biết. Đôi mắt không mang lấy một vẻ trách móc nào
cả, nhưng đầy nét đau khổ, chua xót. Tôi mở miệng,
muốn giải thích, nhưng không nói được gì cả vì
lòng tôi đang rối loạn.

— Đồ điên khùng ! Tiếng hét lớn của giáo sư La Nghị khiến tôi giật mình, tiếp đó một loạt tiếng chửi bời như sấm nổ vang — Đồ hư thối ! Mày sẽ chết ! Sẽ xuống địa ngục xuống mười tám tầng địa ngục ! Đồ súc vật ! Mày muôn cười đồ quỷ nào thì cười tao không cần biết nhưng nếu mày dụng tới Úc My, tao đậm mày gảy cẳng, đồ thối tha ! Thối tha ! Chửi xong, ông nhảy chồm qua trước mặt tôi, những tiếng chửi rủa lầm bầm như nước tạt vào mặt tôi — Úc My, em là đồ ngu, ngu như bò ! Em cũng đáng chết, đáng chết lắm ! Hãy mở mắt ra xem con thú này có chỗ nào đáng cho em để ý hở ? Sống sao không chịu an phận cứ mãi rắc rối hoài vậy, Đồ ngu ? Đồ hư thối cả một lũ hư thối !

— Hừ, Hạo Hạo lạnh lùng cắt đứt tiếng chửi rủa của Giáo Sư La Nghị, đôi mắt hắn đăm đăm nhìn ông — Thôi cha đừng la lối um xùm nữa, bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ điều con nghĩ là sự thật. Hắn ngưng một lúc, đoạn chậm rãi nói — cha đã tự lừa dối chính cha, có phải cha cũng yêu Úc My hay không ?

Câu nói cuối cùng của Hạo Hạo như một quả bom chợt nổ tung, tất cả mọi người đều đứng chết lặng không ai có thể mở miệng được nữa, kể cả kẻ vừa chăm sóc là Hạo Hạo. Một thử yèn lặng khiến người khó chịu, tôi thấy Giáo Sư La Nghị nhảy tới trước, rồi Hạo Hạo lăn tròn trên thềm gạch. Mở thật to miệng, sự hoảng hốt ngạc nhiên, kinh hoàng. Một cảm giác khó chịu dâng trào trong người tôi. Hạo Hạo lồm căm ngời dậy, trên mặt hắn lại thêm một vết bầm xanh, sự giận dữ làm đỏ cả mắt, hắn lườm lườm nhìn giáo sư đoạn xông đến, hai tay nắm chặt, nghiến răng, thái độ như sắp sổng máu một phen, khiến tôi hoảng hốt la to :

— Đứng làm thế !

Tôi không thể nhìn thấy cảnh hai cha con họ sắp đập nhau, nhất là vì tôi mà đánh nhau, vì thế từ trên bực thêm, tôi nhảy vội xuống xòng về phía hai người nhưng tôi đã quên mất chiếc giày còn lại trên chân nên khi nhảy xuống, chân trượt trên thềm, thân mình bị ngã áp xuống nền xi măng, cơn đau thốn từ chân như động lên tim khiến tôi hoảng hốt hét lớn. Sự đau đớn như xé rách cả thịt, rồi tôi nghe tiếng chân người chạy đến, ba khuôn mặt cui xuống nhìn tôi — Hạo Hạo, Trung Đan và Giáo Sư La Nghị.

Sự đau nhức xé da xé thịt, khiến tôi cắn chặt răng, nhắm chặt mắt. Có người đụng vào chiếc chân đau, tôi héto, những giọt mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng. Tôi nghe tiếng Hạo Hạo bảo :

— Úc My bị gãy xương rồi, phải kêu Bác sĩ đến gấp.

Rồi có người bồng tôi lên, mở choàng mắt, thi ra là giáo sư La Nghị, đôi mắt ông nhìn tôi không những với vẻ lo lắng không thoi mà còn pha lẫn sự xúc động hoảng hốt.

— Mau mời bác sĩ đến, nhanh đi !

Hạo Hạo chạy vút đi, tôi biết hắn đi gọi bác sĩ. Giáo Sư La Nghị bế tôi vào nhà sự đau nhức càng

lúc càng gia tăng. Từ đuôi mắt tôi có thể nhìn thấy gương mặt của Trung Đan trắng bệch như khói một giọt máu, sự đau khổ ẩn hiện trong mắt, hắn quay người ra phía ngoài, ánh nắng cuối cùng trong ngày đợi lấy chiếc bóng kéo dài của hắn trong thật có đòn thật tội nghiệp, tim tôi đau thắt, miệng ra tôi muốn gọi hắn lại, nhưng sự đau đớn làm tôi thót không ra tiếng. Tôi ngất đi và không còn biết gì nữa.

10

Chân đã bó bột thạch cao, bị đeo đài suốt tháng trời phải ngồi trên giường, khiến tôi, một lúc nào cũng thích hoạt động, chỉ còn biết lấy những buổi bình minh tưới mát hay những buổi hoàng hôn đẹp trời, đó là cả một cục hình khổ.

Đúng ra phải vào nhà thương dưỡng bệnh, như giáo sư La Nghị lại nhất định giữ tôi tại nhà, ôn nói như thế việc chăm sóc tôi sẽ dễ dàng hơn, Ngài ra tôi cũng sợ phải nằm nhà thương lắm. Mỗi ngày bác sĩ y khoa đều phải đến xem mạch và chích thuốc cho tôi. Điều này khiến Hạo Hạo thường nói tôi cười nhạo :

— Lúc này xem cô có vẻ quý phái lắm rồi nhé

Còn giáo sư La Nghị, thì ông cũng thường bị thèm đến viếng tôi, bàn tay to lớn đè nhẹ lên trái xem nhiệt độ có quá nóng không. Thực tế thì tôi có phải là loại con gái yêu điệu yếu ớt đâu. Thân thể tôi rất tráng kiện, cầm mạo phong hì đều khó mà vật ngã, chỉ có lần này bị gãy xương, việc đau khổ nhất là không thể hoạt động được, ngày ngồi i trên giường khiến cho lòng tôi nóng nẩy tinh thần suy sụp. Một buổi tối, giáo sư La Nghị nhìn tôi dò xét, xong ông nói :

— Nay Úc My, tôi thấy sắc mặt em không khỏe lắm nhé.

Đoạn quay sang nhìn Trung Đan vừa bước vào phòng, ông nói :

— Bắt đầu ngày mai tạm thời ngưng dạy để nó nghỉ ít bữa.

Trung Đan lắng lặng không đáp, đến lúc giáo Sư La Nghị bước ra khỏi phòng, hắn mới chậm chạp bước về phía cửa sổ, hai tay chấp sau lưng, mắt mờ lóng nhìn ra bầu trời bên ngoài, thái độ thật sự thản khiến tôi xúc động.

Kể từ ngày cha con nhà họ La gây gổ đến nay cũng là ngày tôi bị ngã gãy chân, thi Trung Đan cũng bắt đầu trầm lặng, hình như chàng muốn trả nợ tôi, tuy vẫn đến thăm ngày, nhưng mỗi lần vào xong là lại đi ngay, có cơ hội được ngồi riêng rẽ với chàng, cũng không có dịp để nói chuyện. Tự hiểu rằng chàng đã xa lánh tôi, lạnh nhạt với tôi, điều này làm tôi lòng tự ái tôi bị thương tồn. Nên, trước mặt chàng tôi càng tỏ ra lạnh lùng hơn, khiến cho tình cảm chúng tôi càng trở nên nhạt nhẽo.

Nhin thấy chàng mãi ngâm lấy màn đêm ngoài cửa, tôi không chịu nổi nữa, nên gọi lớn :

— Anh Trung Đan !

— Huh ? Chàng vẫn không chịu quay lại.

— Anh có thể đến đây một chút được không ?

Chàng chậm rãi quay người lại, rồi chậm rãi bước về phía tôi, đứng cạnh giường, đôi mắt chàng nhìn tôi một cách lơ đãng, khiến tôi dần không nỗi cơn bức tức, tôi nói :

— Anh Trung Đan, câu chuyện xảy ra hôm ấy, em muốn giải thích cho anh rõ.. Ma anh có thể bỏ cái lối nhìn em như thế được không ?

Chàng miễn cưỡng hỏi :

— Anh nhìn em như thế này có gì khác thường đâu ?

— Thế anh ngồi xuống được không ?

Chàng ngồi xuống cạnh giường, vẫn với cái thế bị động như lợ là. Tôi cố gắng đè nén cơn bức bối nói :

— Anh Trung Đan, anh phải để cho tôi cơ hội giải thích sự kiện chứ, hôm ấy như anh thấy chuyện xảy ra giữa tôi với Hạo Hạo, hoàn toàn do hắn chủ động... lúc tôi chưa rõ ái giáp gì cả..

Đôi mắt Trung Đan nhìn tôi dò xét, đôi chân may hơi chiu lại.

— Có đúng vậy không hở Úc My ? Có phải khởi đầu hanh đã làm cho em mè hoặc chàng ?

Mè hoặc ? Tôi ngẫm nghĩ hai tiếng chàng vừa sử dụng tôi nhớ đến hình ảnh hôm đó, tôi thấy thật sự tôi có phần bị mè hoặc, hơn thế nữa tôi gần như mè ngủ. Dù sao hôm ấy tôi cũng đã không quyết liệt chống cự lại hanh. Tựa lưng vào gối tựa (sau lưng tôi chất đầy gối dựa) tôi nhủ mày suy nghĩ và phân tích, chợt phát hiện ra một sự thật không chối cãi là Hạo Hạo quả đã có phần quyền rũ tôi, về trẻ trung, đẹp trai, phóng khoáng, tình cảm.. tất cả những ưu điểm đó làm sao không cuốn hút tôi cho được ? Từ trong tiềm thức, tôi băn khoăn không hiểu tình cảm tôi và Hạo Hạo có vượt qua khái niệm cảm bạn bè thông thường chàng ? Rồi lại nghĩ đến việc lén trộm học trượt băng có phải là để mong mỏi được hắn khen ngợi và yêu mến chàng ? Cứ thế suy nghĩ, tôi bỗng thấy lấp trướng của mình bị lung lay, khiến tôi không còn can đảm giải thích cho Trung Đan hiểu nữa. Nhìn những đóa hoa in trên nệm, tôi im lặng.

Trung Đan nắm lấy tay tôi, bàn tay còn lại của chàng nâng lấy cằm tôi, rồi nhìn chăm chú, tôi buông bãnh chàng vì không biết phải làm gì khác. Một lúc chàng lắc đầu thở dài nói :

— Úc My, đúng ra anh không có quyền trách em như thế, vì em là một nguồn sáng, kẻ nào đến gần em, đều bị em chiếu rọi, em đã thu hút người khác trong sự ngay tình, đó không phải là cai tôi. Anh hẹn hò quá, ích kỷ quá ! Nhưng mà, em hiểu cho anh không thể làm khác được, vì trên phương diện tình cảm anh là kẻ có nhiều tham vọng nhất, anh

không muốn bắt từ một thằng đàn ông nào khác ngoài anh được đến gần em, ngày cà khi nhìn bàn tay của giáo sư La Nghị đặt trên trán em, lòng anh như bị thiêu, bị đốt...

— Anh đừng quá nghi ngờ mọi người như vậy, Giáo sư La Nghị chăm sóc tôi như bậc cha chú chăm sóc vây ma...

— Đừng bao giờ tự dối lừa mình, Úc My. Lời nói của Hạo Hạo không phải là không có lý do, em hãy nghĩ cho kỹ thì biết. Giáo sư La Nghị có thật tình chịu chăm sóc em chàng ? Ngoài bà Nghị ra, chưa một ai được ông ta chăm sóc, kể cả Khởi Khởi là con gái ruột, thân thể yếu đuối, hai ba ngày bệnh nột lần thế mà em có thấy ông ta có hỏi han tiếng náo hay sờ đến chún nào không ! Ông ta chỉ biết đi mời bác sĩ đến cho thuốc uống, chích vài mũi thuốc là xem như đã hết trách nhiệm rồi. Trái lại, em là đứa mồ côi đến nương nhờ ở tга, thì tại sao ông ta lại đặc biệt chăm sóc lo lắng như thế ? Úc My, em thông minh thế này mà không nhìn ra sự thật như thế nào sao ?

Tôi phản đối ;

— Không thể có chuyện đ!, Trung Đan, Anh cũng biết là tôi chỉ là đứa con gái tầm thường, không đẹp lại không thông minh xuất chúng, anh đừng nghĩ ngờ là ai cũng yêu tôi, không thể có chuyện như vậy

Trung Đan ngâm tôi một lúc, chàng nói :

— Em tưởng em không đẹp à ? Em đã làm rồi, Úc My, chẳng qua em chẳng nhìn thấy nét đẹp của em cũng như em chẳng nhìn thấy sự dễ thương của chính mình, em là cả một đời sống hoàn hảo, đầy nét thu hút và nhiệt tình, em giống như cánh sao trời lấp lánh đến nơi nào nơi đó sẽ được sáng soi theo...

Tôi lắc đầu — Trung Đan, anh đừng phóng đại như thế, anh đừng ca tụng tôi như vậy, mà làm tôi không nhận ra sự thực.

— Đúng vậy. Chàng nói — Anh không nên ca tụng vẻ đẹp của em, tuy nhiên anh xin thè là điều anh vừa nói đều là những cảm nghĩ chân thật. Úc My không hiểu được em trọn vẹn, anh không bao giờ giả dối ca tụng em, vì không có một điều giả dối có thể tồn tại trước mặt em, em quá thành thật và trinh bạch lại có tư tưởng phong phú giống như một hòn mỏ khai quật không bao giờ hết, càng khai phá thấy càng nhiều..

Rồi chàng lại thở dài — Anh chỉ mong rằng minh sẽ ít yêu em một tí, như thế sẽ đỡ đau khổ vì ghen, vì sợ mất em.. Úc My, em biết không ? Khi ấy nhìn thấy cảnh giữa em và Hạo Hạo, anh đã muốn đánh đập hắn ra và cũng muốn nghiêm nát cả em.

Trung Đan bóp mạnh cằm khiến tôi đau nhói — Đúng ra em phải gãy lìa cả chân mới phải để trưng phạt tội bội tình của em !

(CÒN NỮA)

NHỮNG TIÊNG CA CỦA ĐÊM SAIGON (bài VII)



BAN HỘP CA BỐN PHƯƠNG

► PHẠM NGA thực hiện

Tờ Rizi đến Tivi

Tối đêm Noel 1970, khách nghe nhạc đồng nghệt trong phòng trà Rizi, cửa ra vào bị bít cứng bởi số khách quá đông. Bỗng có 4 cô con gái ăn mặc rất trẻ trung nhí nhảnh chen vào đãi cầu sườn vì cảnh kẹt xe bên ngoài lại phải chen chân giữa đám đông trước cửa, một cô trong đám đã hé ló lớn : «Chúng tôi là ca sĩ mà, cho vò vòi, ban hợp ca Bốn Phương đây mà!»

Đó là kỷ niệm vui nhất của ban hợp ca Bốn Phương. Thật ra, ban hợp ca này đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên từ tháng 8/70 cũng tại phòng trà Rizi này. Tiếp ngay tháng sau 4 giọng hát đã xuất hiện trên tivi trong một show của Jo Marcel. Hiện nay sau một giao kèo 6 tháng hát độc quyền, cho Rizi, nhân dịp Jo Marcel đóng cửa, ban Bốn Phương cũng tạm thời nghỉ hát phòng trà.

Sau đây là chân dung «mỗi người một vẻ» của 4 giọng hát Bốn Phương. Lần lượt : Vân Khanh, Vân Hòa, Văn Quỳnh và Quỳnh Giao.

Vân Khanh

Cô em út trong ban BP và cũng là con gái áp út của gia đình nhạc sĩ Dương th. Tước. Vân Khanh sinh năm 1957, đang học lớp 8 trường Nguyễn bá Tòng. Đang tiếp tục theo học trường Quốc Gia Âm Nhạc. Khanh cho biết đang học chuyên về sáo (flute) với một nhạc sư người Pháp, Vân Khanh đã từng hát cho chương trình tuổi xanh của bà Kiều Hạnh.

Lúc nhà báo bước vào nhà nhạc sĩ Dương thiêu Tước — một địa chỉ «huyền hoặc», nằm trong một ngõ hẻm quanh co những số nhà «mè hòn rận», đường Minh Mạng Phú Nhuận — thì thấy ngay cô em út của Lan hợp ca đang lùi hùi vẫn nghe một cuộn băng nhạc ngoại quốc. Cô lắc mái tóc của Vân Khanh yé-yé nhất trong 4 chị em.

Cô bé cũng giới thiệu ngay với nhà báo về một chú khuyển nhỏ quanh quẩn dưới chân : tên chú là Salem!

Hỏi V. Khanh có ý định làm ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai

không, cô bé cho biết :

— Không anh à. Hình như Khanh chẳng.. tình gì cho tương lai hết.

— Thế Khanh có hay làm đám cưới không? Thích màu gì?

— Khanh thích màu xanh thẫm. Anh bảo người nào thích màu này là có tánh cưng ran, cưng quyết? Đúng đấy, Khanh hay cưng quyết lắm. Về chung điện thì... từ lúc.

— Lúc rảnh V. Khanh giải trí thế nào?

— Cô bé chỉ ngay vào giàn máy Tape-recorder đang chạy :

— Thích nghe nhạc thôi. Nhạc ngoại quốc và nhạc Trịnh Công Sơn nữa. Khanh không thích đọc sách đâu. Đì bal hả? Chỉ thích thoải mái.

Vân Hòa

Giống như Vân Khanh, Vân Hòa sinh tại Saigon, có thể «nói cả giọng miền Nam, miền Trung, Bắc». Sinh 1956, đang học lớp Nguyễn bá Tòng. Thấy V. Hòa đã viết thư, nhà báo thác mắc thì

Hòa chỉ cười bảo «viết cho 1 người bạn»,

— Vân Hòa học nhạc với ai?

— Hòa cũng học QGÂN ra, chuyên về guitar. Cả mấy chị em đều được bố chỉ dẫn thêm. Đi hát thì bố không đi theo đâu, bố ghét ôn ào lám. Má thì theo sát và khi thấy đứa nào hát có khuyết điểm, như kè Micro sat miệng quá thì về mà sê «chính» ngay, Lúc trước, Hòa cũng có hát trong chương trình Tuổi Xanh.

— Lúc rảnh V. Hòa hay làm gì nhất?

Câu trả lời cũng làm nhà báo đề ý ngay đến kiểu tóc hết sức hippy của V. Hòa :

— Hòa cũng thích nghe nhạc như Khanh vậy, Đi party thì cũng thích thoảng thoảng. Cũng thích nhạc ngoại quốc nhưng Hòa cũng mê nhạc VN lám, nhì nhạc của Lê Uyên Phương, Phạm Duy, v.v.. Về màu áo thì có lẽ Hòa thích màu xanh lá cây, nhạt nhạt, màu lá cỏ đó.

Khi hỏi về dự tính tương lai Vân Khanh hơi có vẻ ngờ ngần vì không mấy thích hợp thi Vân Hòa lại có vẻ e ấp trả lời chậm chậm.

— Hòa không tính làm ca sĩ chuyên nghiệp. Thích mai mối làm hote se de l' air bay đó bay đây.

Vân Quỳnh

Khán giả tivi và phòng trà thường cho là Văn Quỳnh nổi bật nhất có lẽ nhờ : cao nhất trong bốn chị em. Tuy cao lớn vậy, trong nhà vẫn gọi Văn Quỳnh bằng tên «Xiu». Văn Quỳnh có vẻ ngọt ngào khi nhà báo tỏ mờ về kinh thước.

— Quỳnh cao có 1m 64 thôi anh. Mang giày gót chỉ 3 phân nứa thôi. Còn đi chơi phố thì giày Bata, quèo ghê.

— Văn Quỳnh mới đi dạy nhạc hè?

— Vâng, Quỳnh dạy piano. Quỳnh tốt nghiệp QGÂN về piano và đã hát ở những chương trình : Cố Kim Hòa Điện, Võ Phụng, Hoàng Lang, v.v., trên dài phát thanh.

Vân Quỳnh đang học lớp 11B (để thi cử) Ng. bá Tòng, sinh 1953 khi nói đến những tiếng chuyên môn về nhạc lý bằng Pháp ngữ, thì Quỳnh phát âm lại rất đúng giọng

«đầm», hỏi về những sở thích cá nhân :

— Quỳnh khoái đi bơi lám. Đầu đều mỗi buổi sáng đều đi bơi và đánh tennis. Ngoài ra hay ngồi vừa đờn vừa hát 1 mình, hát om xóm nhà. Về nhạc thì.. thì Quỳnh thích bài «Một ngày như mọi ngày» của TCS với giọng hát chị Xuân Sơn thi nhất. Nhiều người nói Quỳnh hát giống Xuân Sơn lám. Về giọng ca Nam thì thích nhất là giọng hát của Anh Khoa. À anh phải biết Quỳnh là «thầy» của anh Anh Khoa đó nhen, Quỳnh chỉ cho anh ấy về nhạc lý nhiều lám. À, còn thích bản «Đường em đi» và «Bao giờ biết tương tư» của Phạm Duy, nhạc sĩ Tâm Anh có bản «Chuyện tình không suy tư» cũng hay lám.

Nhà báo chụp ngay tên của mấy bản nhạc :

— Thế.. Quỳnh.. bao giờ biết tương tư?

Vân Quỳnh bỗng nhiên «tốp» bởi cách trả lời nhanh nhẩu tự nãy giờ, cười cười đáp chậm lại ?

— À.. Quỳnh chưa biết à!

— Quỳnh có dự định làm ca sĩ chuyên nghiệp không? Nghĩ gì về tương lai?

— Làm ca sĩ chuyên nghiệp thi Quỳnh cũng tính nhưng chưa biết sao. Cũng có dự định làm nghề hô tesse de l'air như Cung (tên ở nhà của Vân Hòa) và tính làm vô địch về tennis nữa. Quỳnh nói thật đó. Phòng vấn như thế này thì tại Quỳnh bỏ g «eo», vui lâm. Quỳnh khỏi phải lựa lời thiệt kỹ, không thôi mà là chết vì «phát ngôn» bây giờ.

— Vừa đi hát vừa đi dạy dàn, chắc là Văn Quỳnh giàu lăm phải không?

— Chừng 50.000đ. mỗi tháng thôi anh. Sao anh hỏi câu «kỳ» quá. Anh đừng có viết vô nhen.

Quỳnh Giao

Nữ ca sĩ Quỳnh Giao đã được giới sành nhạc biết tên biết mặt từ năm 1963 trong những chương trình nhạc đài phát thanh như : Nhạc Chủ Đề, Hoàng Trọng, Tiếng Nhạc Tâm Tình của Anh Ngọc v.v.. Trên ti vi, Quỳnh Giao đã xuất hiện thường xuyên trong các show nhạc của Vũ Thành, Phạm mạnh Cương, Tiếng Hát Đồi Mươi. Gần đây, bàen bự với đứa con đầu

lòng và dạy đàn piano nên Q. Giao đã bớt xuất hiện nhiều trước công chúng. Nhưng Q. Giao giải thích rõ về trường hợp ít xuất hiện chung với 3 cô em mỗi khi ban hợp ca Bốn Phương hát trên tivi : ◉ — Ngày xưa tôi giờ trong mỗi chương trình nhạc, tôi vừa có hát solo vừa hát hợp ca với các ca sĩ khác. Nếu ngày nay tôi chỉ hát chung với các em của tôi như Đài Truyền Hình vẫn tôi phải có một bản hợp ca vui, mạnh ở cuối các chương trình thi tôi thấy rằng có lẽ không thích hợp với tôi. Và lại có thể có người nghĩ rằng tôi đã hát «xuống» nên chỉ còn hát hợp ca. Do đó tôi lười lên tivi lám, để cho 3 cô em của tôi làm tam ca cũng được. Còn ban Bốn Phương hát ở phòng trà thi tôi vẫn có mặt vì ở đây thi sự trình diễn «Varié» (thay đổi) tôi có thể vừa hát solo vừa hát hợp ca.

— Bây giờ tam dừng một khoảng cách để nhìn lại ban hợp ca Bốn Phương, chị thấy thế cách trình diễn, nghệ thuật hòa âm v.v. của ban Bốn Phương thế nào?

— Về hòa âm thì chúng tôi hay chọn những bài có accord hay để dè soạn bài. Khi trình diễn thì chúng tôi có thiếu «gesture» thật nhưng anh Jo Marcel bảo cứ «hiển» như vậy đi, để thương hơn, không cần phải múa múa lúc lắc nhiều như các ban hợp ca kích động nhạc ngoại quốc. Mà tại tôi lúc lắc cũng «chiều» thật. Với sự hiểu biết về nhạc lý và kỹ thuật vững, tôi hy vọng các em tôi sẽ còn tiến xa trong tương lai. À, cái tên Bốn Phương cũng do anh Jo Marcel chọn hộ đó. Ban hợp ca BP đã xuất hiện trong các show của Phạm Mạnh Cương, Lan Đà, Tiếng Nói Động Viên, v.v..

— Chị tốt nghiệp piano ở QGÂN năm nào và chị có dự định tương lai nào trong lãnh vực âm nhạc này?

— Tôi tốt nghiệp năm 1963. Có một thời gian tôi học hát với bà Robin, một nhạc sĩ người Pháp, với các chị Châu Hà, Mai Hương.. Riêng về phần tôi thi nếu trong tương lai chồng tôi có được di ngoại quốc thì tôi cũng sẽ di theo và sẽ tìm cách học thêm về âm nhạc.

Nghệ thuật hòa âm mới mẻ :

Nói đến các cách tập duyet của ban hợp ca BP thì phải trở lại với Văn Quỳnh. Ngoài sự hướng dẫn tinh quát của ông bà nhạc sĩ Dương thiệu Tước và nữ ca sĩ Quỳnh Giao, còn lại có ca sĩ bè đồng nhưng thích sport là V. Quỳnh mới thực sự là «võ ván kỹ thuật» và «huấn luyện viên» của ban BP. Văn Quỳnh cho biết :

— Thường thường thì tại Quỳnh đại nhanh lầm. Quỳnh soạn bài chính cho chị Giao, cũng thuộc luôn nên có thể hát bè chính thay cho chị ấy nếu chị ấy bận không đi hát được. Rồi Quỳnh soạn những bè phụ cho Khanh với Hòa, soạn cả hòa âm cho ban nhạc nữa.

Nhà báo không khỏi thán phục :

— Quỳnh cũng học hòa âm trong QGÂN.

— Không anh ơi, nói ra thì đừng viết lên mặt báo nhé, không thời người ta nói mình tự phu chứ thật ra về hòa âm thì Quỳnh chỉ học gì được ở QGÂN cả. May thay trong ấy dạy toàn hòa âm classique đem làm arrangement sắp xếp các hòa âm nhiều khi làm tối cǎ một bản nhạc hay. Quỳnh đã soạn theo năng khiếu riêng, có khi lấy cǎ từ nhạc ngoại quốc ?

— Nhạc ngoại quốc ?

— Vâng, như một đoạn trong bài Share the land của ban the Guess-who, Quỳnh đã lấy lại làm intro (khúc dạo đầu) của một bản nhạc vui. Bốn Phương hay hát nhiều bài vui mạnh như : Dưới nắng hè, Khúc nhạc dưới trảng của Dương Thiệu Tước, Yêu và Mơ, của Văn Phụng. Biểu Marche (hành khúc) thường rất succès, như ở Rzt những ca sĩ khác đang hát những bài trầm buồn, ban Bốn Phương lên hát một bài Marche nhịp mạnh thì không khí tung bừng vui vẻ lên liền, làm sao không succès được ? Nói vậy chứ tại Quỳnh cũng có hát mấy bài nhẹ nhàng như Mùa xuân cho em, Một ngày không có em của Văn Phụng cũng... succès lắm.

Nhà báo nghe liên tiếp mấy tiếng «succès» nên dám ra ngồi lỗ tai của mình :

— Văn Quỳnh lấy cả hòa âm nhạc ngoại quốc đưa vào nhạc VN. Hiện tượng này nhiều nhạc sĩ cho là hiện tượng chung của nhạc Việt

bây giờ. Quỳnh không sợ người ta bảo là mình mượn nhạc nước ngoài sao ?

V. Quỳnh lại chỉ vào giàn máy tape nhạc ngoại quốc đã được vặn nhỏ lại :

— Tôi anh nghe đi, hay thì mình cứ mượn chứ ? Nhạc của họ phong phú và accord lầm.

Sẽ trình diễn với nhạc khí :

— Lập «nhạc trưởng» của ban Bốn Phương như thế, Văn Quỳnh có dự tính gì cho ban BP không ?

— À, túi Quỳnh sẽ chơi thêm nhạc khi khi hợp ca, Quỳnh chơi piano, Hòa dense guitar và Khanh sẽ thổi sáo. Trình diễn sáo là có vẻ độc đáo rồi Đó là sáng kiến của Quỳnh. Má Quỳnh vẫn khen Quỳnh nhiều sáng kiến mà. Quỳnh

sẽ lần lượt cho piano, sáo, guitar «chạy» trong nửa bán thế nào cũng succès (lại succès !)

Nhìn vào màu áo pull đỏ chói V. Quỳnh đang mặc, nhà báo tự hỏi được một câu hỏi :

— Cách ăn mặc của Bốn Phương lúc nào cũng trẻ trung ?

— Không, chỉ hippy một tí khi trình diễn những bài vui tươi của nhạc trầm buồn thì mặc áo dài chín

Sau cùng, Văn Quỳnh kể một kỷ niệm thật vui của ban Bốn Phương. Đó là lần đi hát trong trại Nhảy dù Hoàng Hoa Thám. Giọng V. Quỳnh vẫn liên thoảng đều đều :

— Lần đó do anh Jo Marcel hướng dẫn. Có xe Q C chạy đầu mở đường, tại Quỳnh ngồi trên xe Ford «lèn» lầm nhưng hông dám «kèn» sợ người ta ghê thì nguy

SÁNG KIẾN MỚI

SẢN PHẨM MỚI

Lớp báo chí hàm thụ thời nay: 1 đóng góp mới cho làng báo

Thái còn cho biết, các giáo sư của lớp BCHT sẽ làm việc không ngừng để cập nhật hóa các bài giảng của mình cho khỏi lỗi thời, vì báo chí là một trong những ngành sinh động nhất, thay đổi và tiến bộ nhanh nhất.

Đọc trong bản Chương Trình sơ thảo của lớp BCHT Thời Nay, chúng tôi nhận thấy mỗi khóa gồm 12 bài học, mỗi bài đề cập tới rất nhiều vấn đề. Ban giám đốc cho biết mỗi bài sẽ gồm chứng cẩm bảy chủ đề, trang đánh máy cỡ dài. Học viên sẽ được yêu cầu «tổng hợp» mỗi bài học đó trong vòng từ 1 tới 2 tháng. Khóa học do đó sẽ kéo dài từ 1 tới 2 năm.

Các học viên không bị hạn chế ở một điều kiện tuồi tác hay học vấn nào cả. Ngay như các kỹ giả đã hành nghề mà muốn trao đổi kiến thức cũng có thể ghi tên học. Với số học phí 15.000 cho cả khóa, học viên được đóng dân làm bài kỹ để lãnh 12 bài học và các công tác thực tập, bài mẫu, và nộp bài tập viết. Nếu bài viết có trình độ đúng tiêu chuẩn, sẽ có báo đăng và trả nhuận bút cho học viên nữa. Các bài học gồm có lịch sử báo chí, định nghĩa báo chí, các cách viết báo, săn tin làm phóng sự, cách tổ chức toà soạn, áo loát, luật lệ báo chí. Ngoài những kỹ thuật căn bản về ngành báo, lớp BCHT Thời Nay còn giảng dạy một số bài về các đề tài chuyên biệt như báo phụ nữ, nhì đồng, báo truyền thanh, nội san, báo của các cơ quan công tư..

Là người khai sinh và điều hành bản nguyệt san Thời Nay từ 12 năm nay, ông Nguyễn văn Thái, 43 tuổi, hiện là ủy viên nghiên cứu trong Hội Đồng Báo chí và giáo sư ban Cử Nhân Báo chí ĐH Văn Hạnh. Du học Hoa Kỳ từ năm 1955 về giảng dạy Anh Ngữ, khi trở về dù có giấy phép mở trường dạy Anh văn, ông vẫn quyết định đổi nghề để theo nghiệp báo cho tới ngày nay. Ngoài một năm tu nghiệp về báo chí tại Úc và Lợi (1957), ông Thái đã nhiều lần xuất ngoại cùng các phái đoàn báo chí để quan sát ngành thông tin của các nước bạn. Tuy biết rõ về cách tổ chức các trường hàm thụ báo chí của Pháp và Anh, ông Nguyễn văn Thái vẫn nghĩ rằng «lớp HTBC Thời Nay phải tổ chức khác hẳn, vì xã hội VN đâu có giống Ba Lê hay Luân Đôn ?»



Vir inie chẽ ra : Ngon, Thơm, Dịu...
DUNG TOÀN THUỐC LÀ THƠM THƯỢNG HẤP HẠNG

MỘT VÒNG THẾ GIỚI

NGOẠI GIAO
Mùa ve vãn quốc tế

Trong tuần trước, thủ tướng Tây Đức sang thăm viếng Nga Sô. Trong khi đó Nhật Hoàng Hirohito sang thăm Hòa Lan, Đức và ghé Paris. Đây là một vị Thiên Hoàng đầu tiên xuất ngoại trong lịch sử Nhật Bản, khi còn là hoàng tử, Nhật Hoàng đã qua Âu Châu 50 năm trước đây! Đồng thời nữ thủ tướng Ấn Độ sắp bay sang Mỹ và cũng ghé nước Anh và hoàng đế Haile Selassie xứ Ethiopia, Bắc Phi thì đang lấy vé sang Bắc Kinh.

Cũng trong vòng tháng mười này, xứ Iran sẽ làm lễ kỷ niệm 2500 năm của Hoàng triều. Trong cuộc lễ đó, quốc trưởng Nga Podgorny sẽ gặp Tổng Thống Mỹ Nixon. Có thể thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai cũng tới dự.

Đi ve vãn hăng nhất có lẽ là 3 lãnh tụ Nga: quốc trưởng Podgorny, thủ tướng Kosygin và Bí Thư Đảng Brezhnev. Bộ ba này sẽ đi thăm một trật tự quốc gia, từ Âu, Á sang Bắc Mỹ.

Một nghị sĩ Hoa Kỳ hỏi hoàn rằng sở dĩ các nhà lãnh đạo Nga Sô phải lật bạt đi ve vãn từ tung la vì lỗi ở Nixon. Nixon đã cho Kissinger

sang ve vãn Tàu trước, lại còn dự tính đích thân sang Tàu, Nga lo cẩn thận lực lượng thế giới nghiêng, phải xoay xở! Cả Tàu lẫn Mỹ đều là địch thủ đáng sợ của Nga. Kể từ sau vụ đó, Nga đã ký một hiệp ước bảo vệ Ấn Độ, rồi lại hoàn tất thỏa ước về Bá Liah với Mỹ, Anh, Pháp cho yên mặt nước Đức.

Cuối tháng này Brezhnev sẽ bay sang Nam Tư để lui kéo xứ Cộng sản này khỏi ngã sang Trung cộng, rồi sẽ bay sang Pháp. Podgorny sẽ bay sang Bắc Việt đầu tháng 10 để trấn an Hanoi rằng TC đầu hàng Mỹ rồi và còn đàn anh Nga-sô. Tuy nhiên người ta cho rằng Podgorny sẽ không hứa cho thêm súng, đạn, hỏa tiễn, mà sẽ giúp cho một công thức hòa đàm, với Nga làm trung gian với Mỹ cho Hà Nội.

Thủ tướng Nga Kosygin sẽ đến sát bên nước Mỹ, thăm thủ tướng Gia Nã Đại. Gia Nã Đại là bạn thân cố cựu của Mỹ, cũng vừa mới bắt tay với Hoa Kỳ về 4 biện pháp kinh tế bất ngờ của Nixon.

Tháng 10 này cũng là tháng họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Vấn đề Trung cộng sẽ được mang ra bàn luận.

Bao nhiêu vấn đề quốc tế sẽ được giải quyết sau các cuộc thăm viếng, thảo luận và hội nghị này?

Trong đó có vấn đề Việt Nam chăng? Hay là còn đợi Việt Nam bầu lại xong vị Tổng thống... cũ?

KINH TẾ Tư bản Mẽo khó làm ăn

Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi các nhà tư bản ngoại quốc đầu tư để khai thác nền kinh tế xứ này

Nước chậm tiến nào cũng cần khai thác tài nguyên trong nước mà cần đến vốn thì phải kêu gọi các công ty quốc tế bỏ vốn vô, lấy lời. Nhưng vấn đề là mỗi bê án lời bao nhiêu?

Thường các tay tư bản quốc tế rất ham ăn, và họ muốn chiếm lợi nhiều. Họ lại sẵn sàng các phương pháp bợm, ăn gian khi kinh doanh sách. Cuối cùng, họ lại hối lộ các viên chức bản xứ để được thuận cài điều kiện có lợi cho họ.

Nam Mỹ : Colombia và Chile

Ở xứ Colombia, Nam Mỹ châ hau, trước kia các nhà tư bản Mỹ ngói vào bàn thảo luận với các viên chức chính phủ để bàn luận các điều kiện của công ty mỏ kẽm Cem Matoso sẽ gặp đủ chuyện để dài. Các ông quan kinh tế bản xứ luôn luôn sẵn sàng nhường một nửa nước họ cho các báu tài phu quốc tế.

Nhưng thời thế đã thay đổi. Giữa tháng 9 này, chính phủ Colombia đã có một nhóm cố vấn toàn là giáo sư của Đại Học Harvard (đại học uy tín nhất của Mỹ). Với sự cố vấn của nhóm trưởng chính phủ Colombia đã ký một giao kèo với nhóm tư bản, và giao kèo mới này sẽ mang thêm về cho chính phủ ít nhất một tỷ Mỹ trong vòng 50 năm tới, so với điều kiện giao kèo cũ!

Trong giao kèo, còn có khoản dành cho chính phủ Colombia hơn 50 phần trăm quyền quyết định trong công ty, trong khi cần góp một phần ba vốn. Hơn nữa trong vòng 25 năm, tài sản công sẽ thuộc về nửa nước Colombia hoàn toàn.

Các biện pháp ở Colombia như trào lưu chung của các xí nghiệp ngoại quốc phải trao quyền

ở Chilé một số Nam Mỹ khác, chính phủ của Tổng thống Allende đã quốc hữu hóa rất nhiều xí nghiệp của ngoại quốc: Hai công ty khai thác mỏ bạc, nguồn lợi chính của Chilé, đều là tài sản Mỹ, đã bị quốc hữu hóa, có bồi thường. Một nhà máy ráp xe của hãng Ford (Mỹ) đã bị tịch thu, và hiện nay đang được dùng để sản xuất xe Fiat của Ý.

Tiếp theo đó, hiện công ty điện tín Mỹ ITT đang bàn cãi gay go để đòi chính phủ Chilé bồi thường gần 150 triệu Mỹ kim của họ đầu tư ở đây. Trong vòng năm 1971 này, tài sản Mỹ đầu tư ở Chilé sẽ rút xuống từ 750 triệu còn 100 triệu Mỹ kim.

Dầu lửa tăng giá

Trong năm qua biến cố sôi nổi là vụ dầu lửa.

Mười một quốc gia trong tổ chức OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) hội các nước xuất cảng dầu lửa) đầu năm nay đã đoàn kết với nhau để bắt bì các công ty dầu lửa quốc tế. Cuối cùng các công ty phải nhượng bộ ký một thỏa ước mới trong 5 năm, nâng cao số tiền nộp cho 11 quốc gia trên ít nhất thêm 25 tỷ Mỹ kim nữa! (Hậu quả là dầu lửa, xăng, nhớt tăng giá!) Hiện nay đồng Mỹ kim đang xuống giá, và có tin đồn các nước OPEC sẽ đòi thêm! Cuối tháng 9 này, các quốc gia trên sẽ họp. Và họ đòi chi chằng được, khi họ kiểm soát 93 phần trăm số dầu thô xuất cảng trên thế giới!

Viet Nam ta cũng đang hót hòn nghe tin có mỏ dầu lửa ngoài khơi. Chính phủ đã mời các chuyên viên xứ Ba Tư sang thăm để làm cố vấn. Ba Tư là một nước trong OPEC, hy vọng truyền cho ông Kim Ngọc ít ngôn ngữ bất bí!

Hàng rào ngăn tư bản

Việc các quốc gia nghèo làm khó để các tay tư bản ngoại quốc sẽ tạo một hàng rào ngăn cản! Nhiều nhà tư bản Mỹ thề độc không thèm bỏ một xu nào vào xứ Peru nữa, sau khi nước này quốc hữu hóa mấy xí nghiệp Mỹ cõi bụi.

Năm nước ở Nam Mỹ vừa liên kết thành thị trường chung quanh núi Andes, cũng đòi hỏi các xí nghiệp ngoại quốc phải trao quyền

sở hữu cho nước chủ sau 15 năm làm ăn.

Họ cũng cấm người ngoại quốc đầu tư vào một số ngành quan trọng, tối tệ cho nền kinh tế quốc gia, như: Ngân hàng, Bảo hiểm, các tiện ích công như Điện, Nước, chuyên chở, v.v., và các phương tiện truyền thông: báo chí, phát thanh, truyền hình.

Các xứ Á Châu vẫn bỏ ngỏ cho tư bản ngoại quốc như Phi Luật Tân, Indonesia cũng bắt theo trào lưu trên.

Để đối phó, tư bản Mỹ tìm cách «trừng phạt» các xứ khó chơi. Bộ trưởng tài chính Mỹ đã ra lệnh Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng rút số tiền 21 triệu Mỹ kim không cho chính phủ Chilé vay. Đại diện Mỹ cũng ngăn trở không cho máy xí nghiệp, Chilé, Bolivia... vay tiền.

Hối lộ

Phải nói rằng lâu nay các tay tư bản Mỹ cũng được ưu đãi hơi nhiều. Thuế ma được bớt những năm đầu, giá bán được bảo đảm, tiền kiếm được tha hồ chuyên về xứ. Các tay tài phiệt lại lạm dụng, tìm cách hối lộ để mua dứt các viên chức của bộ kinh tế bản xứ, có khi doa nạt bằng các biện pháp kinh tế (thí dụ: ngưng sản xuất cho công nhân thất nghiệp, liên kết các hãng khác để phá nền kinh tế xứ nhỏ, v.v.) và có khi côn mang quân tới can thiệp trắng trợn. Các tay tài phiệt ngoại quốc trên còn có khi hối lộ cả các dân biểu quốc hội để họ biểu quyết các đạo luật! có hại cho quốc gia họ! Còn chuyện hối lộ cho các viên chức nhỏ thì đã là chuyện quá thường!

Tình trạng đó ngày nay đã bị giảm bớt, nhờ lớp các nhà lãnh đạo mới của các xứ đang mở mang. Họ có ý thức về quyền lợi kinh tế quốc gia. Họ biết rằng tài nguyên quốc gia không thể để nằm trong tay ngoại bang, các kỹ nghệ chính tối hệ cũng vậy. Nền kinh tế của một nước không thể để cho người ngoại quốc quyết định; như trước đây số lượng dầu lửa ở Venezuela cũng như số lượng bạc ở Chilé, kẽm ở Colombia,.. đã được quyết định ở... Nữu Uớc!

Nhiều điều kiện mới được đưa ra: chia xé quyền sở hữu cho nước

chủ, thời hạn nước chủ sẽ làm chủ hoàn toàn, tiền lời chia từ 10 đến 15 phần trăm các năm trước đây, bây giờ tăng lên 70, 80 phần trăm cho nước chủ. Ngoài ra còn các điều kiện như: phải dùng công nhân bản xứ, nguyên liệu bản xứ, và không được vay thêm tiền của dân bản xứ!

Hiện nay tư bản Mỹ đã siết chặt túi tiền hơn trước. Gần đây máy dự án bỏ vốn 400 triệu Mỹ kim vào Á Căn Đinh đã bị hủy bỏ. Còn 84 dự án đầu tư khác ở Nam Mỹ của 56 công ty Hoa Kỳ cũng đang bị xét lại.

Theo dư luận Mỹ thì hiện tượng trên không thiệt cho nước Mỹ là hao. Trong năm 1969 số tiền do việc Mỹ đầu tư ở ngoại quốc chỉ có



**Lê Nghĩa Liêm Sỉ
CÒN
Việt Nam
CÒN**

3,7 tỷ Mỹ kim, bằng 4,7 phần trăm tổng số tiền lời của các công ty Mỹ mà thôi. Mất mát ít quá chăng?

Còn các nước nhỏ thì lợi hại sao? Báo Mỹ cũng dọa bằng thí dụ ở Chilé mới đây. Sau khi thành phố Chilé quốc hữu hóa mỏ bạc, mất một số chuyên viên cao cấp, lại thêm nạn công nhân đình công, số sản xuất dự trù 840 ngàn tấn có lẽ chỉ đạt được 600 ngàn. Mỏ bạc chiếm 75 đến 80 phần trăm tiền thâu nhòe xuất cảng của Chilé! Chờ coi sao!

CÁCH MẠNG Cuộc vượt ngục lớn kỳ thú!

Cách đây mấy tuần chúng tôi đã thuật chuyện về cuộc vượt ngục tối tân nhất thế giới của tên Kaplan tình nghi là gián điệp CIA đang bị tù ở Mẽ Tây Cực.

Giữa tháng 9 này, lại mời xảy ra một cuộc vượt ngục khác ly kỳ và vĩ đại hơn nữa, tại xứ URUGUAY, 1 nước cũng ở Châu Mỹ La Tinh như Mẽ Tây Cực. Xin quý bạn theo dõi câu chuyện trước đã.

Một buổi tối, Billy Rial Castillo đang ngồi một mình trong căn nhà ở ngoại ô thành phố Montevideo, thủ đô xứ Uruguay. Billy Rial nay 30 tuổi, là một nhà truyền đạo thuộc giáo phái Mormon. Ông ta nghe co tiếng rõ rả. Mở cửa ra, mấy người lạ mặt xuất hiện, chia sẻ súng lục vào bụng, ra lệnh cho Rial dẫn họ về nhà. Họ tự xưng là đảng viên của tổ chức bí mật Tupamaros và yêu cầu Rial: « Cho chúng tôi mượn căn nhà của ông một lat sau đó chúng tôi sẽ rút lui. Hãy ngoan ngoãn! »

Toàn người trên bước vào phòng khách. Một người đặt một cái ống nghe xuống sàn nhà, thứ ống nghe của Bắc sĩ vẫn dùng để nghe ngục bệnh nhân. Rồi Rial thấy họ dở cuộc, xuôi ra hi nục tay mây viền gạch nhà anh lên, đao 1 cái hố. Cái lỗ rộng chừng 60 phân mồi chiều, đào xuống, anh thông

với một đường hầm. Và từ con hầm, một lũ người lốm nhốm chui lên. Toàn là tù nhân. Căn nhà của Billy Rial ở cách khám lớn Punta Carretta của thủ đô Montevideo có một con lô.

Trong khi đó, một chiếc xe đầu rụt đỗ xịch trước cửa. Hơn một chục đảng viên Tupamaros, khác khì khác vò rất nhiều và ly, trong đựng quần áo sạch sẽ, súng, giấy tờ cần cước giả mạo, và tiền mặt.

Tới 3 giờ sáng, có tất cả 111 tù nhân chui ra từ cái hố trong phòng khách nhà Rial, trong số đó có 106 người là đảng viên Tupamaros.

Thật là một cuộc vượt ngục vĩ đại!

Nếu quý vị không theo dõi thời sự thì có thể không nhớ Uruguay là nước nào!

Uruguay là xứ nhỏ nhất ở Nam Mỹ, dưới nước Brazil to lớn, nằm ngay bờ biển Đại Tây Dương. Diện tích xứ này lớn hơn Nam VN một chút, và dân số chỉ có 3 triệu người. Trong số 3 triệu này, 90% là gốc Tây Ban Nha và gốc Ý còn lại là dân lai da đỏ và lai đen. Một xứ nhỏ vậy, nhưng tổng sản lượng quốc gia lại giàu hơn cả VN CH, và do đó, lợi tức theo đầu người gấp 10 lần dân VN!

Tuy vậy, Uruguay đang nằm trong Vũng Sác Đụng của thế giới là các xứ Nam Mỹ. Đầu lâu cũng có những cuộc nổi loạn do các đảng ta phải cầm đầu. Tupamaros là 1 tổ chức đà kích thích pháo; có hình thức một hội kín. Nhóm Tupamaros nay nòi hao hụt do chiến tranh, chuyển mon cướp ngân hàng, tung tiền các nhà tư bản, và mang tiền giúp đỡ người nghèo. Gó khỉ nhóm này danh tiếng một công ty, tẩy hết sổ sách kế toán, rồi mang đến để trước toà án. Sang ra, mở cửa ông biện lý, hay là đóng sổ kế toán, đọc kỹ thi loi ra cả trai vụ lậu thuế của công ty nó,

Cái tên Tupamaros nguồn gốc da đỏ, do tên của vị anh hùng Tupac Amaru của dân Inca đã từng nổi lên chống quân Tây Ban Nha vào thế kỷ 18. Không thể báo nhầm Tupamaros này là Cộng Sản, nhưng hiện nay bao nhiêu thành phố, từ Nam Mỹ lên tới Gia Nã Đại các đảng khùng bố kiều này vẫn đang hoạt động.

Lam thế nào họ tổ chức được

cuộc vượt ngục 106 đảng viên mờ lúc?

Tù nhân đã đục 23 lỗ chui qua các phòng giam, rồi đào một đường hầm xuyên dưới bức tường nhà tù, thông qua sang nhà Billy Rial. Các chính trị phạm đều bị giam trên lầu ba. Vì vậy họ còn phải đục lỗ xuyên từ tầng thứ ba xuống tầng núi, rồi xuống tầng thứ nhì và dùng khăn mèo với cây gỗ làm thang giấy leo xuống. Các viên chor nhà giam cho biết: sau khi tù nhân vượt ngục, khám phá thấy đá, gác vụn dập trong mèn, đèn, gối cũ tù nhân. Nhưng còn đất đào trong con đường hầm dài 40 thước, cao 60 phân và rộng 60 phân đỗ đi đâu? Họ đã có một con đường hầm khác, đào từ năm 1933 trong một cuộc vượt ngục, và nay chưa bị lấp.

Tù nhân chui lên trong phòng khách nhà Billy Rial rồi, lập tức thay quần áo mới, lanh giấy tờ giả mạo và súng. Từ mờ sáng, mà chuyến xe vận tải xích tới, họ là tám tên xe biến mất.

Billy Rial gọi điện thoại báo Cảnh Sát, Ban giám đốc Khảo Đường lấy làm ngạc nhiên: « Nhìn tù vẫn hoàn toàn yên tĩnh! Đã có em? » Rial phải gọi điện thoại thông báo lần thứ hai. Linh gợi tú di lực soat hết các phòng. Ba giờ họ mới biết có vụ vượt ngục. Sang hôm sau ông giám đốc Nhị Tú xin từ chức.

Ba ngày sau, tổ chức Tupamaros bí mật ra một thông cáo phom thiên ông Geoffrey Jackson, đại sứ Anh ở Uruguay đã bị họ bắt cóc từ 8 tháng trước đây. Ông Jackson vẫn khỏe mạnh, và bay luôu về Anh nghỉ ngơi.

Cuộc vượt ngục vĩ đại này làm nên tên tuổi của đảng Tupamaros càng vang dội. Trong số các tù nhân được giải thoát, có cả Raul Sendic, 43 tuổi, sang lập viên của đảng.

Kết hơn nữa là vào tháng 11 năm nay sẽ có cuộc bầu cử Tổng thống và ông Tổng thống đương kim Pacheco Areco lên ngôi từ năm 1966 hiện có vững chắc không?

Trong khi đó lại có giả thuyết rằng chính phủ Urugnay đã ngầm thỏa thuận cho cảnh Tupamaros tổ chức vượt ngục để đổi lại việc phong thích đại sứ Jackson

TRUNG ĐÔNG Coi chừng, gọi điện thoại để chết!

Coi chừng, nếu xứ bạn có 1 ông Thủ tướng nóng như lửa, cõi ông vượt ngục, khám phá thấy đá, gác vụn dập trong mèn, đèn, gối cũ tù nhân. Nhưng còn đất đào trong con đường hầm dài 40 thước, cao 60 phân và rộng 60 phân đỗ đi đâu? Họ đã có một con đường hầm khác, đào từ năm 1933 trong một cuộc vượt ngục, và nay chưa bị lấp.

Một buổi chiều, hồi tháng tám trước, Thủ tướng Amri gọi điện thoại cho 1 tùy viên của ông. Cùng lúc đó ông Mohsen Harazi, chủ tiệm chụp hình ở thủ đô cũng gọi điện thoại. Không biết xứ Yemen có thuê Phi luật Tân mắc điện thoại không, nhưng 2 đường dây lại chạm nhau. Thủ tướng Amri thi trưởng minh đaoa nói chuyện với thuộc viên, còn Harazi thi trưởng ông bạn minh đang nói, « Tôi là thủ tướng đây! » Amri là lớn! Harazi cười to cho là ông bạn dứa minh. « Thủ tướng đây, anh cúp điện thoại đi. Còn tôi là Harazi đây, sao chính anh không cúp trước? ha! ha! » Chàng Harazi không tin đầu dây bên kia là thủ tướng, và hai bên bắt đầu gãy lộn, chửi thề túm lum.

Mấy phút sau binh lính xông vào tiệm hình bắt Harazi mang đi. Amri sai quân đánh Harazi bằng gậy sắt và ra lệnh bắn. Không anh lính nào chịu bắn. Amri rút súng bắn vào đầu ông chủ tiệm hình.

Trong vài giờ thì cả 100 ngàn dân thủ đô Sanaa đều biết. TT Yemen vốn không tra gi Amri, toàn truy tố ông Thủ Tướng về tội sát nhân và sẽ đem treo cổ. Quốc hội Yemen cũng đang ghét ông tướng, vì mấy tháng trước Amri định giài tán quốc hội.

Kết cục, Tướng Amri được xuất ngoại, nhưng không làm đại sứ lưu động! Ông lưu vong sang Beirut, thủ đô xứ Lebanon, và ở đó, ông vẫn còn nói nóng đậm bê máy hình của một phóng viên toan chụp hình ông trước cửa một khách sạn ngay mặt!

thơ

« Nhân đọc bài thơ « Kếu khuyên Kỳ » đăng trên báo ĐỜI số 95 tôi chịu quá.. Nay lại được tin nhà thơ trào phúng Hà Thương Nhân thất cử Dân Biểu, tôi có cảm hứng ngại lại bài thơ trên gọi là góp tiếng mưa vui, và tỏ lòng mừng cho Thi sĩ họ Hà không phải xa lìa duyên bút ».

BÚT CƯƠNG

HỌA VĂN :

Dâ bảo đừng! Hà thươn Nhân ơi
Hay lo gì nữa cá trò chơi
Mu quan, bán tước tuồng là thế!
Chen chúc mà chi giữa chợ đời.

Một miếng « đinh chung » để sánh
hàng

Tự do là thứ nhớ hay chặng
Tiếng tơ còn vọng « Đàn gang
phim » (1)

Há chẳng hơn, nhờ gió bẻ mảng?
Thôi hãy về đi với nghề thường
Thơ ngang nối tiếp điệu du dương
Hу danh, thời bắc / đừng mong

tưởng
Kéo nữa bà nhà hết cây nương.
Tranh chấp làm chi khồ vợ hiền
Đem tình thẳng thế quả ông tiên
Mua danh ba vạn chưa hờ dề
Một túi thơ gìn ấy mới tiên.

Ai chẳng muốn đời lên chút hương
Đại gì cảm chịu đợi chờ xương?
Trên rặng dưới « dzay » ai người
chuốc?

Nghĩ lại bao nhiêu chi chán
chường!

Bầu bán âu là chuyện phản son
Thì « trên » hay « dưới »... cũng lon

ton
Đã sinh ra kiếp con tằm ấy..

Thôi hãy vương tư đến vẹn tròn
Danh lợi từ rầy hãy lành xa
Rung dùi, nhèch mép đoạn ngâm

ngà
Đấu tranh làm chó gì cho mệt
Đè mất cả cành lân cù đà!

BÚT CƯƠNG



BẾN MƯA NGÂU

truyện dài CUNG TÍCH BIỀN

270

CHƯƠNG BA.

Nhin đám người lảng đảng cuối đường, như đám bợt biển, Tâm Đa nói với Hải Nhiên :

« Bạn họ đi nghe ông Quận nói chuyện đó. »

Hải Nhiên nghĩ tới lát nữa đám người sẽ ngồi nhai minh trên thảm cỏ sân vận động, những mặt thô sơ và những tâm não mệt mỏi, để nghe Quận trưởng nói về những vấn đề liên hệ thiết thực tới đời sống bọn họ : guồng máy, kinh tế, xã hội, sự giáo dục quần chúng, cái mối giày tương thân tương ái ; ông Quận sẽ nói, với tư cách một đại diện của chế độ, như ông đã nhiều lần nói ở nơi khác, với một thành phần nhân sự như thế. Ai cũng biết rằng (và có thể vì) đám quần chúng như một tấm thảm, Tâm thảm đó được nhiều chế độ trải qua, đã xù dung. Mỗi một màu khác nhau. Tâm thảm cũ dần và rach nát. Mau sắc ban đầu phai mờ. Ông Quận sẽ nói trên tấm thảm đó.

Hải Nhiên không trả lời Tâm Đa. Anh lấy một đoạn dây thiêng cột chặt các món đồ sét đã rèn xong:

271

'uồi mác, lưỡi liềm, câu liêm, lưỡi hái. Hải Nhiên trao tiền cho bạn. Tâm Đa đưa hai bàn tay lấm dầm tha khói nhận tiền, dí cuộn sổ tiền vào thất lồng. Tâm Đa tiến lại phía cái bờ nước đục, nơi anh đã tra những thanh sắt đỏ, dạng hai tay trên bờ và sa mạt vào đáy : những xác than đen nhẹ nhàng vụn trên mặt nước.

Thằng bé ngồi phía sau ống bể thụt, trên ghế cao, đã từ từ tụt xuống. Bây giờ Hải Nhiên mới thấy nơi ống chàn của nó một mụn ghê thật lở loét, thịt đỏ ối — thằng bé có vẻ đau xót. Ruồi bù mặc bay tới. Thỉnh thoảng thằng bé đưa tay xu duỗi cái bợn ruồi không mấy hiền hoa kia. Hải Nhiên hỏi :

« May không ra tạm y tế xã mà xin thuốc a !

Thằng bé mỉm cười :

« Em có ra. Cò y ta cho thuốc đó thôi. Hình ảnh ngoài phong thông tía xã đẹp quá. Hình ảnh cũng có bác sĩ chữa bệnh cho trẻ nhỏ. Sao không tới đây ? »

Tâm Đa nói :

« Đó là tranh ảnh. May phải phân biệt »

Hải Nhiên cười :

« Ông Xã trưởng muốn an ủi dân chúng bằng tranh ảnh. Có tranh ảnh mà nhìn cũng đỡ. »

Thằng bé lại cười hiu hắt hơn :

« Sao em nhìn tranh ảnh, thấy thuốc men với Bác Sĩ, mà em không cảm thấy « đỡ » tí nào. Mục đích em nhức nhối quá ».

Thằng bé đi lại phía bờ nước, vốc một ít nước có than đèn trong bờ ra rửa cái mụn ghê lõa lõa. Nó tin tưởng rằng trong nước đó có hơi thép trui, mau lành ghê — ai đã bày cho nó cách trị chữa giết người ? Giống như chị Ba Hường lấy hạt cau già nhai nhỏ để rít vào vết thương khi cần cầm máu, anh Phieu dùng lá vòng hay lá chuối non dán lên miệng mụn ghê hòn lở toét, anh Giáo Nhi thì mài mực xà để bôi phết lên nơi da thịt bị phỏng nước sôi, thằng bé cũng tìm cách chạy chữa bằng những phương cách... dân thuộc địa. Họ sống trong bóng tối, nghe những khuyên dụ không phương hướng.

« Thôi tôi về anh Tâm. Hôm nào rảnh thì xuống tôi ăn một bữa cơm gạo mới ».

Hải Nhiên cho cái đòn lên vai. Một vật dụng lủng lẳng hai đầu. Anh bước khỏi mái tranh, đưa mắt ra xa : nắng vàng, đà đèn hàng nối hàng như mây, hay như một thứ lực binh ma quái trời nơi một bến sông âm hồn.

Tâm Đa nói dồn theo :

• Răm tháng bảy lớn lăm đó. Cúng cô hồn đi. Trước cúng sau cắp. Hôm đó tôi sẽ xuống anh ».

Đường gió mát. Bụi bốc mù mờ. Một đám mây đen xuất hiện phía đông. Hải Nhiên nghĩ tới tháng bảy, cúng cô hồn. Đối với anh, thế giới con người vẫn chỉ là một thế giới triu mến êm đềm. Tại sao lại có những hồn được gọi là cô hồn. À, thì ra là những cái chết lưu lạc. Cô hồn vì cái chết chứ không phải vì cái sống. Nếu thế, mười năm qua, có biết bao cô hồn. Ngay cả một anh hùng cũng chỉ là kẻ chết đơn lẻ, một linh hồn lạnh. Một cô hồn.

Trời thi vàng và mưa ngâu đổ, mây buông tênh và bến nước ngập ngùi : đâu đó tàn tro bay, màu giấy điêu lá tả ; những mè hoang không chán quen bèn mảng, hay những mè nay đã có nền nhà sinh sống bên trên, một vài tà áo trắng đi ra, cảm nhang cho linh hồn không quên biết, tưởng niệm kẻ chết không hay tự phương trời. Những hồn túc tưởi được truy niệm, vinh thăng. Tháng Bảy : cái gì cũng pha man buồn thê, trong nắng trong mây, trên nước, nơi khói chiều ; cơn mơ mèo nung núc ngay khi hai mắt thức, và giữa cơn ngủ say bỗng có cái ý thức của linh hồn bần khoán. Cái ý thức trang bạch, một thứ màu không màu.

272

273

Hải Nhiên nghĩ tới đó và hứa rằng anh phải cúng cô hồn một lần nữa : sự quay về thương yêu những xác chết rã nục và thở phuong những khoảng trống vỏ ảnh (được nhận là linh hồn) đầy lên mãnh liệt nhất trong Hải Nhiên lúc này.

Đoàn người đi ngược chiều và họ đã cách (trước mặt) Nhiên không bao xa. Hải nhiên nghe tiếng nói và, y như một người hú khì đánh ghe vào bờ chợ, thấy đám bà con đứng mong ngóng trên kia — Hải Nhiên biết ngay từng nhân vật trong đám người kia.

Nội cai đám người do đủ đại diện cho nhân sự chung quanh anh. Họ là tiêu biểu một giai cấp, một ý hệ, hay một cá tính đặc biệt.

Hai Nai là con trai Giáo Ngo, anh có truyền thống khinh đối, cái tàng tang của cha để lại. Trong máu huyết Hai Nai tuồng như có một bầy sầu điền. Nó diệu động anh lúc nào cũng khinh bạc, tà tà, coi ai không ra gì. Lâu lâu anh lại « phặng » một vài câu tòng như chỉ cần chạm tới cái hơi nói là có đồ máu rồi.

Hai Nhi làm giáo viên tiểu học, cùng lúc hằng cuối niên khóa anh ra tinh để thi nốt mảnh bằng tú tai. Một số những thanh niên học đang dở thời kháng chiến đã trở lại cố lấy mảnh bằng của quốc gia. Số thanh niên này phần lớn rất giỏi luận văn và toán. Họ rất dốt về mọi sinh ngữ.

Bên cạnh Hai Nai là Bốn Thu, người một thời chúa bạc bài trong nhà lấy xâu. Hơn một năm trời Bốn Thu cắt được nhà, tâu một cửa hàng. Thu vui tính, giàu lòng bác ái, ưa giúp người. Vì thế mà trước đây Thu đã mất một số tiền lớn cho cô Chiêu. Thu thích được nhìn cô Chiêu ngủ. « khoét một cái lỗ nhỏ nhìn nó tắm cũng đáng đồng tiền rồi. Xóá nợ nó luôn. » Bốn Thu có tội ưa nồi tục và nhín tục. Có phải để giải tỏa một sự gì đó không ? Vì người vợ Bốn Thu yếu đuối bệnh hoạn suốt năm, người xanh mướt như một lá cỏ mọc trong bông râm.

Rồi tới cô Loan. Loan đã bám sát một thi ri đám công an của khu Hành chánh it ra có dã ngủ với một vài anh trong bọn. Người ta nghỉ kỹ đặt câu hỏi về việc « ăn ngủ » của Loan. Loan là con gái Phan Liên ; gia đình nền nếp, chồng đi tập kết, Loan nhanh sắc mặn mà. Em Loan là một anh hùng trong các trận đánh Tây nguyên, về sau anh ta chết vì máy bay oanh tạc Trung Phước. Những ràng buộc giá trị cùng kỷ niệm nghìn vàng đó từ lâu nuôi dưỡng trái tim Loan một thứ tim bình thản chân thành. Không lý gì nàng đổi trắng thay đen mau chóng thế ?

Loan hôm nay vẫn áo cánh trắng; quần lanh den, guốc sơn màu đà. Da mặt da tay thoát trông như ngà. Trong đám người phía trước Loan nổi bật nhất.

(CƠN TIỄP)



Trung Thu ngẫu cảm

THIỆN CĂN

Các bé thơ đã mất ông trăng đẹp. Các nhà thơ cũng đã mất ông trăng đẹp. Nói chung các người thơ đều mất ông trăng đẹp. Mất, mãi từ lâu, Không phải mất từ ngày 21-7-69 là ngày có 2 kẻ lòng là người Hoa Kỳ tên gọi Neil Armstrong và Edwin Aldrin đặt những bước chân trên tarmac đầu tiên trên mặt nguyệt cầu để «tự nhau trong xuống thế gian cười».

Đến ngay đất nước này tưởng là cái riêng tư nhất của con người VN thè mà lại cũng thuộc quyền sở hữu thuộc quyền quyết định của những ngoại bang nào khác huống chỉ một ông trăng ở cõi trời xa xôi mông lung đâu kia!

Bây giờ còn ai nghĩ đến chuyện ngắm trăng, thưởng trăng? Một quan niệm như vậy lạc hậu rồi chàng? Người ta vẫn mơ ước một ông trăng thanh bình, hiền hòa nhoẻn miệng cười trong bầu không khí trong vắt của đêm thu êm ám quyện ngát hương cau hương bưởi. Nhưng cái mơ ước bao giờ cũng là cái khao khát, cái chưa có hoặc cái đã có nhưng đánh mất đi, trong khi thực tế phải chịu toàn những đau xót cay đắng.

Chưa thấy có dấu hiệu HB nào nhấn nhẹ khuyên nhủ bác bác cháu cháu như mọi năm.

Năm nay không được hưởng trung thu thỏa thích vậy chỉ con biết ngâm ngùi mong mỏi ở những mùa thu tới. Bây giờ ông trăng khuyết mai mới trăng lại tròn lồng.

Con nit mắt voi

Có lẽ các thiếu nhi ngày nay không còn cái cung cách nhìn trăng

nhiều một người công, hiền lành, dễ mến muốn mời gọi xuống để chung vui với mình hoặc học lèc, chế diều «ông», như các trẻ con thời tiền chiến.

Ông giáng, ông giáng
Xuống đây mà chơi
Với chị em tôi
Có bát cơm xôi
Có nồi cơm nếp
Có đệp bánh chưng
Có lụng hũ rượu....
Ông giáng, ông giáng
Ông giáng búi tóc
Ông khóc ông cười

Thật là ngày thơ, thật là hồn nhiên! Và trẻ con «sống ở miền Nam giờ đây cũng không được hưởng cái thú múa sư tử rầm rộ tháng tám. Sao nhỉ nhớ đến thế, những đêm Trung thu năm nào trời đã khuya, đêm thanh cảnh vắng mà xa xa còn vọng lại tiếng trống dồn dập tung tưng tinh. Huyền thoại về múa sư tử là vào Tết Trung thu nhưng ở đây lại múa (lên) vào dịp Tết Nguyên đán. Vậy là người lớn đã tranh mất của trẻ con cái thú chơi này. Rồi ngay những ngày Tết Cả, chuyện múa lân cũng được mấy chú Ba bao thâu hết. Trẻ con muốn chơi thì chỉ còn cách đòi mẹ mua cho 1 chiếc đầu lân nhỏ xíu cùng với chiếc mặt nạ ông địa, chiếc trống con và cặp kẹp xoay. Càng do những chú Ba đầy xe ba bánh đi ban rong khắp phố. Tréo cẳng ngỗng ở chỗ múa sư tử, ăn dưa hấu vào dịp đầu năm thay vì vào Tết Trung thu.

Đèn giấy thi con, đủ loại, đèn ông sao với đèn cá chép, tàu bay, tàu bò đủ thứ, nhưng lại thiếu 1 loại cần thiết trong ca dao: «tháng 8 chơi đèn kéo quân». Không có đèn kéo quân và toàn đèn làm sẵn cả thành thử những sáng kiến chế kiều này kiều khác bị thui chột hết. Và đèn giấy trung bày nhanh khắp nơi tuy là người VN làm nhưng vẫn do bàn tay mấy chú Ba đứng trung gian «thoát buôn về thoát bán đi». Buồn thế đấy!

Bánh trung thu bán ê hề. Bán cho người lớn hơn là bán cho trẻ con bày cỗ. Vắng mặt những con giống bột xanh đỏ đủ màu với những con mắt to tròn đèn lánchez hoặc bằng hạt cuồng chớp nhay nháy. Vắng cả những chiếc bánh nướng dẹt hình đòn lợn con bu quanh lợn mẹ. Vắng luôn con lợn lòn mềm như ngón tay cái nắm ấm lim trong chiếc rơ đan nhuộm mat.

Trẻ con không được chú ý đến nhiều nữa. Hoặc già trẻ con cùi được chiều chuộng theo sở thích của người lớn. Chừng chơi xe tăng tàu bay, tàu bò, súng đạn chế tạo bằng sắt, bằng nilon, plastic. Hai điểm cơ bản đã đi ngược với tâm lý trẻ con: những loại đồ chơi như thế tuy sạch sẽ nhưng có tác dụng làm trẻ tra chiến tranh và vì những loại đồ dai bền có thể chơi đi chơi lại mãi khiến trẻ chóng chán. Một cái bóng bóng xà phòng lấy cọng rau muống hay cọng rơm, thổi to dần, to dần cho bay cao rồi cuối cùng vỡ tung trong khung trung vẫn gây nhiều thích thú hơn chiếc bóng bằng mủ plastic.

Ngày nay trẻ con chỉ biết cùng với người lớn ngồi trong nhà nghe ông ông và nhai đi nhai lại mấy bài hát dành cho thiếu nhi của mấy dài truyền thanh hoặc truyền hình. Làm gì có cái thú chen nhau bu quanh vợ chồng anh xâm nghe bài «Ông trăng khuyết (chứ) ông trăng lai (à) tròn-Gái tờ (tình tờ) quá lứa (chứ đã đẽ a) mất dòn (mất dòn) không xinh...» Đời sống trẻ con bây giờ thật như bị đóng hộp.

Những người lớn cũng buồn.

Ngày trước người VN cũng như người Trung hoa như sống rất thân mật với trăng. Không biết bao nhiêu văn điệu, tranh vẽ, những huyền thoại về trăng. Nào Đường minh Hoàng du nguyệt điện, nào Lý Bạch mè trăng đến nỗi đã nhảy xuống sông ôm vàng trăng mà chết. Tân Đà cũng không kém ngông dối chí Hằng thà thấp cành da xóng để ông có chỗ trèo lên chơi

Cung quế đã ai ngồi đó chửa.
Cành đa xin chị nhác lên chơi.

Các thi nhân đã yêu trăng đến độ nêu trong thơ của mình mà không có tí trăng vào thì thấy bức rứt khó chịu lắm. Ngay trong văn chương dân gian cũng đầy dày những câu trữ tình, như cảnh thơ mộng của đôi vợ chồng:

Sáng trăng trãi chiếu hai hàng
Bến anh đọc sách bên nàng quay to.

Nhiều người đã đặt vấn đề tìm hiểu tại sao đời sống tình cảm, mơ mộng của ta gắn liền với trăng đèn nỗi coi trăng như nguồn suối cảm hứng, thi ca là yếu tố nỗi hận trong thi ca VN. Và câu trả lời thích đáng nhất hiện nay có lẽ là 2 dữ kiện chính xác định nếp sống của người VN chúng ta ngày xưa:

Nếu văn minh nông nghiệp, làng mạc và xứ nông. Hầu hết người VN đều sống ở thôn quê và làm ruộng bằng chân tay. Sinh hoạt và làm nghỉ theo nhịp độ tự nhiên của trời đất. Nhưng vào những đêm có trăng thì đó là những ngày hội vui của mọi người lớn bé già trẻ, đàn ông đàn bà trong làng. Ai nấy đều ra khỏi nhà. Trẻ con nô đùa nhộn nhịp dưới ánh trăng. Người lớn ngồi ngoài sân, trước ngõ nói chuyện bóng mát, ăn trầu nhâm rượu. Nếu chỉ có gió mát mà không có trăng thanh thì sự nghỉ ngơi, trò chuyện, ăn uống mất hết

ý vị. Phải có trăng thanh gió mát mới thật là trọn vẹn, vì không phải chỉ là ăn uống, nói chuyện mà còn thưởng thức trăng nữa. Nhiều khi người ta còn đem gạo ra giã, đem tơ ra quay để vừa làm vừa được hưởng thêm cái thú vị dưới ánh trăng.

Nhưng trăng thu là trăng người ta thích nhất. Trăng thu của tuổi thơ và của nhà thơ. Trăng thu mềm mại, dịu dàng khác hẳn với trăng xuân đậm đắng, trăng hè lõa lõ và trăng đồng bệnh hoạn. Riêng chỉ thu không thôi cũng đủ nói lên mùa yêu rỗi. Xuân Diệu cũng có những nhận xét khá độc đáo: «Từ xuân sang hè, là từ ấm sang nóng, từ thu sang đông là từ mát sang lạnh, sự thay đổi làm ta bức tức mà lại không có gì thực mới cả, đồng với hè chỉ là sự thái quá của thu với xuân. Chứ còn từ đông sang xuân, sao mà sung sướng thế! Lạnh chuyển ngược sang ấm, từ một điều rất khó chịu chuyển ngược sang một điều rất dễ chịu. Theo lẽ ấy, hè sang thu là bao nhiêu khoái trá cho giác quan; được rồi bỏ lứa chì chang, mà vào trong nước hiền hòa mát mẻ... Mỗi lần thu sang, mát tôi chưa thấy mờ chán trời, chưa tròng cây lá thèm xanh, mà da tôi đã nghe trước những mũi kim dịu dàng của không khí. Hơi mát kích thích, thoảng nghe lành lạnh, máu tôi vội vàng cưỡng lại, chạy hăng và khỏe lên...»

Trăng thu là nhất. Riêng trăng đã đẹp. Trăng của thu lại càng đẹp lắm lắm nữa. Thu không có thơ mà như sẵn từ thơ, không có nhạc mà như sẵn ý nhạc. Thu cổng hiền uguồn nhạc và thơ cho đời. Mỗi lần thu về ối lồng lại thấy xốn xang rạo rực như có vị say mềm mềm. Nói thu là nói tôi nói cái gì êm dịu, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Hiu hiu buồn tài có nhưng tuyệt đối không có ồn ào và xúc phạm. Cách mạng mà sinh vào mùa thu thì thật lạc điệu. Đổi sang mùa khác xuân, hè hoặc đông cũng được. Thế mới hợp cái bừng bừng khí thế, cái vạm vỡ gang thép, cái bầu không khí rực lửa của một cuộc cách mạng sao lại lồng vào khung cảnh một mùa thu?

Người ta buồn vì thời buổi tao loạn lạc nên không được hưởng

cái thú ngắm trăng nữa. Vả lại ông trăng bây giờ đã «bén tay phàm» rồi, không còn đủ sức quyến rũ khả ái như thuở nào. Đời sống sùng thượng vật chất làm con người khô khan, mất khá nhiều thú vị.

... Ngày xưa ngày xưa, nhân gian đã coi mặt trăng như 1 cõi trời mơ ước, và do đó trăng đã được nhân cách hóa, được gán cho đủ mọi hình thù. Có khi như một trái cây :

Một trái trăng thu chín mõm mõm

(Hồ Xuân Hương)

Có khi lại là 1 thứ hương, như buồng chuối buồng cau, đang đến độ nở rộ :

Trăng nở đầy buồng người nơi đâu.

(Xuân Diệu)

Trăng hóa ra người; Nàng Trăng Nàng Trăng này có khi đóng vai nữ hoàng :

Vững trăng từ độ lên ngôi.

(Lưu Trọng Lư)

Hàn Mặc Tử, mạnh dạn cho Trăng là một thiếu nữ khỏa thân và tình tinh lại rất tròn tròn, trăng giờ

Trăng nằm sóng xoài trên ngành liễu

Đợi giờ xuân về để lá rơi.

Ô kia bóng nguyệt tròn tr匡

Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe

Trăng có mắt :

Hỏi người bể quế rằng ai đó
Có chị Hằng Nga ghê mặt nhòm

(Hồ Xuân Hương)

Gió tựa tường ngang lưng gió

phẳng

Trăng nhòm cửa sổ mát trăng vuông.

Trăng đổi khi lại tình gian dặm :

Bóng nguyệt leo song sờ sẫn gối

Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.

Còn rất nhiều hình tượng về trăng, không thể kể xiết, tùy theo nhãn giới của mỗi người. Vì chưa khám phá ra trăng là cái gì, người ta có thể có muôn nghìn cách gán ghép. Đây là một sự mơ ước, một cái thú. Khi biết hết sự thật rồi thì chán quá. Trăng cũng như đàn bà vậy. Đó là nỗi buồn và thiệt thòi của những nhà thơ hôm nay. Nàng Trăng đã chết.

THIỆN CĂN

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

THƯỢNG VIỆN

Phiên họp đối.. nhưt của cụ Huyền

Theo theo đề nghị của một số nghị sĩ đối lập, Thượng nghị viện Việt Nam Cộng Hòa đã nhóm phiên khoáng đại đặc biệt vào lúc 9 giờ ngày 22.09.71, để thảo luận về một thái độ đối với cuộc bầu cử độc lập 03.10 của đương kim Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Sau cái vẻ trầm lặng trạng nghiêm, mang dáng dấp của một «Thiếu phụ hồi xuân» nhưng vẫn làm ra vẻ kính cung cao tường của Thượng viện phiên họp khoáng đại ngày hôm đó, không ít thi nhiều đã đầy những tranh chấp ngầm, các phe phái đang bị cuốn mìn trong cơn lốc mưa bão cứ.

Phó Kỳ theo dõi sát phiên họp

Các nhà báo, ký giả, phóng viên ngày 22.09, anh nào cũng mặt mày hì hùng, họ chờ đợi Phó Tổng thống Kỳ «xuống đường» đến Thượng viện để theo dõi phiên họp

của các nghị sĩ... Ký giả chờ đợi, mỗi mòn những cuối cùng, tất cả đều chỉ là những tin đồn, tin phịa, đinh Quốc Khách im im, mà PIT Kỳ cũng không xuất hiện. Tuy nhiên điều chắc chắn là tại hàng ghế dành cho báo chí và ký giả tại Thượng viện, giới quan sát đã nhận thấy hàng chục nhân vật chim của phủ phó Tổng thống, kẻ đứng người ngồi theo dõi phiên họp... họ đến làm gì, cái đó nên hỏi phù Paô vậy!

Còn người của phủ hai rồng thì sao? chắc chắn là có, vì ở đâu mà không có tai mắt của người!

Nghị sĩ Huỳnh Văn Cao dự tính gì đây?

Nghị sĩ Huỳnh Văn Cao sáng hôm đó đã đi một đường, đã giờ lái hành pháp.

Tự nhận là thân hành pháp, nhưng bay giờ thi nhất định không «OK» bầu cử ngày 3-10, giới thạo tin Thượng viện dự đoán nghị sĩ Cao đang lăm le cái ghế của cụ Huyền. Người ta đồng rằng, trong những tháng tới, Thượng nghị viện bầu «xếp» mới, Liên Danh Hoa Sen

và Liên Danh Mật Trời sẽ «bồ» nhau để chơi lièu danh Bàng Huệ. Chờ coi!

Phiên họp ngày hôm đó kéo dài từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều kể đau khổ nhất phải là cụ già ốm yếu Nguyễn Văn Huyền.

Trên chiếc ghế chủ tọa, chắc hẳn cụ Huyền đã than thầm vì đau bụng. Nghị sĩ ngồi ở hàng ghế dưới thi còn chạy đi chạy lại ăn bánh ngọt, uống nước cầm hơi nhưng còn ngồi ở ghế chủ tọa thi, «lầm rắng», mà bỏ đi đây? thế nên kẻ ít nói nhất hôm ấy là cụ Huyền mà ít ăn nhất cũng là cụ Huyền!

Trong số 36 nghị sĩ tham dự chỉ 3 nghị sĩ xé lẻ là no nê nhất, đó là nghị sĩ Huỳnh Văn Cao Nguyễn mạnh Bảo và Đặng Văn Sung Ô. Huỳnh Văn Cao đệ nhứt phó chủ tịch, ông Nguyễn mạnh Bảo đệ nhì phó chủ tịch lên lâm đối phiên cho nhau về nhà... ăn cơm, riêng NS Cao thi trưa đó có lẽ đã đánh một giấc đến 10 giờ chiều mới trở về phiên họp.

33 nghị sĩ còn lại thi buông ngũ và doi,

Vân Nguyên

GIAO DỤC

Trường tổng hợp con gái.

Sau Cia Long, Trung Vương, Lê Văn Duyệt, con gái Saigon Giadinh lại vừa được chính phủ trù ái tặng thêm một trường Trung học nữa. Trường Sương Nguyệt Ánh. Tuy sinh sau đẻ muộn, trường này lại nhanh hơn ba bà chị nhiều. Hách ở chỗ Sương Nguyệt Ánh là trường Nữ Trung học Tổng Hợp đầu tiên ở nước ta.

Có lẽ vì là trường của con gái, nên Sương Nguyệt Ánh được kiến trúc thật kỹ thuật, tân kỳ và tiện nghi. Trường cao 4 tầng lầu gồm hai dãy hình chữ L hoa, nằm trên

một miếng đất hình tam giác ở cuối đường Hòa Hảo, cạnh chung cư Minh Mạng và chỉ cách khu vườn Lài Cây Điệp cũ có 2, 3 dãy nhà. Với số tiền của dân chúng Hoa Kỳ tặng (500.000 đôla) trường được một ông Mỹ vẽ kiểu, một ông Mỹ khác tính bê tông và một ê kíp thợ Đại Hèn khởi công xây từ sau biến cố Mậu Tháo và cho đến mãi sau Tết ta năm ngoái, bộ Giáo dục mới tiếp thu. Ngay sau khi tiếp thu, Bộ đã bổ nhiệm bà Đặng Kim Chi, giáo sư trường Gia Long về làm Hiệu trưởng. Đến nhiệm sở mới, bà Kim Chi cho biết bà và giáo sư phụ tá không được một người, vật nào ra tiếp đón. Ngày đến cả một cái ghế để ngồi, một cái bàn để làm việc cũng không. Bà Kim Chi đã khởi đầu từ con

số không đó cho đến mãi ngày 15-9-71 vừa qua trường đã được Tổng thống phu nhân chính thức cắt băng khánh thành.

Hiện nay trường có tất cả 16 lớp gồm 6 lớp Sáu, 4 lớp Bảy, 4 lớp Tám và 2 lớp Chín. Khi được hỏi về số lượng của trường, Bà Hèn Trường vui cười cho biết chính bà cũng không nắm vững. Bà chỉ biết chắc chắn với 6 lớp sáu lân tuyển bà có 240 học sinh. Còn học sinh các lớp khác là do trên Nha thâu nhận và đưa danh sách về. Các học sinh này hầu hết đều thuộc thành phần học sinh chuyên trường chứ không qua kỳ thi nhập học do trường tổ chức. Nhưng bà dự đoán con số cũng chỉ trên dưới 500 học sinh.

Tất cả các học sinh này sẽ học tập trong 24 phòng học, 2 phòng thí nghiệm Lý Hóa và Vạn vật, 1 thư viện, 1 phòng vẽ Mỹ nghệ, 1 phòng học kinh tế Gia đình,

Đối với bà, những khó khăn, thiếu thốn về trang bị cơ sở, những khó khăn về sĩ số đều có thể dễ dàng vượt qua với sự đóng góp tích cực và thiện chí của phụ huynh học sinh, nhưng có hai khó khăn mà bà đánh bò say là vấn đề nhân viên và vấn đề quyết định trường.

Như chúng ta đã biết trong trường Tổng hợp học sinh không những học theo chương trình văn hóa phổ thông mà còn học thêm về nghề nghiệp, chuyên môn nữa.

Về nhân viên, bà phản nản rằng trường Sương Nguyệt Ánh không chỉ là một trường phổ thông mà còn có một phần hướng nghiệp nên cần một số giáo chức có khả năng chuyên môn. Thế mà, hiện nay, nhân viên giảng huấn toàn là giáo sư phổ thông. Có một thư viện, xin một giáo sư có khả năng quản thủ thư viện, Bà từ chối. Trường muốn mở một phòng thính

thị sinh ngữ cũng không được cung cấp vì thiếu chuyên viên. Bà biết rõ, một giáo sư có bằng chuyên môn về thính thị xin được đổi về trường Sương Nguyệt Ánh, Saigon Bộ thỏa mãn đơn xin thuyên chuyển vì Saigon của đương sự, nhưng thay về sau là sau này học sinh sẽ thi Tú Tài ở trường, giáo sư của trường ra đề và chấm như ở trường kiều mẫu Thủ Đức hay vẫn phải khẩn gởi thi phổ thông như trại n

điều bà doan quyết rằng, không tập ở đây, ngoài phần kiến thức phổ thông, các nữ sinh sẽ được học tập về kinh tế gia đình như nấu ăn, may vá, dưỡng nha.. hội họa, phiếp ảnh, Học ở đây xong về phần chuyên môn, các học sinh không thể mong trở thành một cô kỹ đánh máy lành nghề, một bà thợ may giỏi nhưng các học sinh phải biết tất cả những cái đó.

Trước khi ra về, phóng viên Đời hỏi Bà Tổng thống Phu nhân ký số vang bao nhiêu, Bà mỉm cười cho biết: Một trăm ngàn. Đời liều thắc mắc hỏi lại Bà: Tại sao bữa trước cụ ứng cử viên Phó TT ký số vàng cho Trần - giao-tộc-hội ở Chợ Lớn tới ba trăm ngàn mà ở đây TT Phu nhân cho ít thế?

VŨ NGŪ

Ngừa thai bằng «thuốc chung»

Đối với những phụ nữ hay quên, không thể uống thuốc đều đặn mỗi ngày, y học đã tìm ra cách cấy chất progestin vào tay họ. Thuốc được đeo trong một ống plastic đặc biệt, dài chừng 2cm5, và sau khi cấy vào cánh tay, thuốc sẽ ngấm dần vào máu, theo một số lượng đủ để các bà ngừa thai được suốt một năm.

Viên thuốc mini

Trước hết phải kể tới những viên thuốc nhỏ xíu, kêu là viên «mini» chứa một lượng rất nhỏ chất progestin. Chất hormone nhân tạo này không ngăn cản sự rụng trứng như các loại thuốc đã có, mà chỉ gây nên một sự thụ thai giả tạo, do đó làm hư lớp màng nhầy trong cổ tử cung phụ nữ khiến cho tinh trùng không lọt vào tử cung được. Viên thuốc mini đã được thử cho hàng ngàn đàn bà, hiệu quả ngừa thai rất cao mà không có ảnh hưởng tai hại nào khác.

Tại nhiều nước, loại thuốc mini này đã bắt đầu được bán cho dân chúng dùng.



Có một đứa bé chạy băng qua đường. Nó bị một cái xe hơi cán ngang, đứa trẻ bay lên trời, đến chỗ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ông Ngọc Hoàng đội một cái mũ rất đẹp, và có râu, trông ông rất hiền từ. Đứa trẻ tâu Ngọc Hoàng:

— Lạy đức vua, cái xe nó cán con đau quá. Xin ngài cho con phạt cái xe.

Đức tính của Ngọc Hoàng là rất mực công bình và rất yêu con trẻ.

Ngài mỉm cười:

— Con muốn phạt cái xe như thế nào?

— Tâu Ngọc Hoàng, con xin ngài cho phép con chọc thủng bốn cái bánh xe, cho nó hết chạy luôn.

Ngọc Hoàng có hai cái lông mày bạc trắng. Hai cái lông mày đó nhau lại gần nhau, hơi nghiêng đầu xuống (trông như hai người đang ghé tai nhau nói nhỏ). Đó là dấu hiệu cho biết ngài đang suy nghĩ.

— Cái bánh xe là cái gì?

— Tâu ngài, cái bánh xe để cho cái xe nó chạy được.

— Tại sao lại chạy bằng bánh xe? Bay đạt nhiều tro quá! Vậy chờ những cái chân để làm gì?

— Tâu ngài, cái xe chỉ có bánh chờ không có chân.

— Sao kỳ vậy?

Đứa trẻ không biết trả lời làm sao. Những ông già bao giờ cũng hay đặt ra các câu hỏi rắc rối rất khó trả lời; đứa trẻ vốn có kinh nghiệm như vậy. Bất cứ chuyện chi các ông già cũng hỏi: tại sao? Sao kỳ vậy? Khi cuộc thi không bao giờ trẻ con có thể làm thỏa mãn được trí tò mò của các ông già.

Cuối cùng chú bé cũng tìm ra một câu trả lời:

— Thưa Ngọc Hoàng, ngài có biết con voi không a?

— Mè mây! Tao đẻ ra hết, có đứa nào mà ta không biết? con Voi sao? Có đủ cổ áo không? Taiu nhớ nhắc ta sinh thêm cổ nghe!

— Tâu Ngọc Hoàng con Voi nó có 4 cái chân..,

— Biết rồi, hai chân trước đi trước, còn hai chân sau đi sau...

— Ngại giời lắm. Cái xe hơi nó cũng có bốn bánh xe giống như con Voi có bốn cái chân vậy.



ĐỒ QUÍ TOÀN kè

Chuyện một chú bé đi báo thù một chiếc xe

— À, Ngọc Hoàng thở ra, tức là hai bánh xe trước đi trước, còn 2 bánh xe sau đi sau hả?

— Đúng vậy.

— Sao nữa?

Lại 1 câu hỏi kỳ cục. Chú bé ngăn người ra, tự hỏi: Sao nữa nhỉ?

— Phải rồi, tâu Ngọc Hoàng, con xin ngài phạt cái xe, cho con chọc thủng 4 cái bánh của nó, vì nó cán lên con đau quá.

Ngọc Hoàng hiểu ý nguyện của chú bé. Nhưng tính người già bao

giờ cũng thận trọng. Ngài sai linh hầu đi mời Nam Tào và Bắc Đầu lại hội kiến gấp. Đó là hai luật già trú danh trên thiên đình. Ngài bảo chú bé:

— Hai quan ấy sẽ xét xử vụ kiện của con.

— Thưa Ngọc Hoàng, 2 ông ấy ở trên trời biết gì mà xử?

— Nói láo! Hai ông ấy là những phản quan giỏi nhất trên trời, dưới đất. Ở đây, những vụ cãi lộn, đánh lộn xảy ra luôn luôn cũng đều do 2 ông ấy phân xử cả.

— Dạ, con vẫn thấy những đám mây nó cãi cọ ầm ầm.

— Phải, những đám mây ở trên trời nó cũng giống như trẻ con ở dưới đất. Chúng nó cãi lộn với nhau suốt ngày, hết cãi lộn rồi lại đuổi nhau, đánh nhau.

— Thưa, sau đó chúng nó cùng khóc.

— Phải, sau đó các quan Nam Tào, Bắc Đầu nọc ra đánh đít một trận. Các eu cậu tha hồ khóc.

Hai ông Nam Tào, Bắc Đầu đang bước vào. Hai ông cũng đội mão đẹp và có râu dài. Cả hai ông đều có gân sao trên mao, sáng lóng lánh. Sau khi nghe Ngọc Hoàng kể lại nội vụ, hỏi ý kiến, ông Bắc Đầu nói:

— Tâu Đức Vua, chúng ta phải tra xét nội vụ cẩn thận, phải có bằng cớ rõ ràng.

Nam Tào lắc đầu:

— Có lẽ không cần bằng cớ, vì trẻ con bao giờ chúng nó cũng nói thật.

Ngọc Hoàng phán vắn, suy nghĩ. Hai cái lông mày bạc trắng của ngài lại ghé vào tai nhau nói thì thầm mấy câu. Sau khi thảo luận một hồi, chàng lại lui về vị trí cũ, nắm nghiêm chỉnh chờ đợi. Ngọc Hoàng phán:

— Ta phải theo lẽ công bằng. Trước hết, chú bé phải đi tìm chứng cứ rõ ràng lên đây cho các quan xét:

Nam Tào hỏi:

— Tâu ngài nó chỉ là một đứa trẻ. Lỡ nó không tìm được bằng cứ thì sao?

— Nếu nó không tìm được bằng cứ, ta sẽ tin lời nó nói vậy. Vì một đứa trẻ thì bao giờ cũng nói thật.

Trước giải pháp vô cùng sáng suốt của Ngọc Hoàng, hai ông Nam Tào và Bắc Đầu đều gật gù đồng ý. Cả hai ông đều thấy đức vua anh minh đã tôn trọng ý kiến của mình.

Ngọc Hoàng gọi đứa trẻ đến gần:

— Con thưa cái xe nó cán con đau. Vậy ta yêu cầu con đưa nó tới đây. Trước hết ta muốn biết cái xe là cái gì vì ta cũng chưa trông thấy nó bao giờ. Sau đó phải có người làm chứng là cái xe nó cán con. Nếu đúng, ta sẽ cho trừng phạt cái xe theo ý muốn.

Chú bé vui mừng hơn hổ. Chú bèn bay xuống mặt đất đi tìm cái xe.

xxx

Cuộc phiêu lưu của chú bé đi tìm cái xe rất dài dòng. Nhưng tôi biết rằng phàm khi đọc truyện, ai cũng thích biết hồi kết cuộc thế nào. Vậy sao chúng ta không kể tiếp ngay hồi kết cuộc cho độc giả thỏa mãn?

xxx

Chú bé gặp một ông Cảnh Sát Công Lộ. Tốt nhất là nhờ ông Cảnh sát Công Lộ làm biên bản:

— Thưa ông, cháu bị một cái xe nó cán, mời ông làm chứng cho cháu.

— Cản tại chỗ nào? Bao giờ?

— Thưa, mới sáng nay, cháu dẫn ông tới nơi xảy ra tai nạn. Xe nó đi từ phía kia tới. Cháu ở bên này đường cháu chạy qua. Thế là nó cán lén cháu rồi chạy luôn. Ông coi, cái chân cháu nó vẫn còn đau này.

Ông Cảnh sát dở sở ra: «ngày 25-9 năm... tôi, Cảnh sát viên... ghi nhận biên bản tai nạn lưu thông xảy ra tại... nạn nhân...»

— Ông làm chứng cho cháu ông nhé.

— Yên nào, im nào.. để ta làm biên bản cho..

— Nhưng ông trời bảo phải có người làm chứng.

— Ông trời? Vị cảnh sát ngạc nhiên hỏi.

— Dạ, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế bảo cháu phải đưa người chứng lên trời để ông điều tra tai nạn...

Ông cảnh sát đánh rót cuốn sổ xuống đất. Chú bé nhặt sổ lên, duỗi vào tay ông, ông cũng không buồn cử động.

— Ông lên trời với cháu nghe ông.

— Khoan đã cháu. Vụ này hơi khó — ông Cảnh sát cháu may mắn nghĩ.

— ..?

— Mà cháu tên chi? cháu có mang thẻ căn cước, thẻ học sinh chi không?

— Cháu chưa đi học, đâu có thẻ!

— Vậy phải có giấy khai sinh chờ.

— Cháu đâu có mang theo.

— Trời đất! con nit ra đường phải mang theo giấy khai sinh chờ. Nếu không làm sao biết cháu là ai? sanh bao giờ? đã sanh ra đời chia...»

Chú bé nhún vai mặt phùng phửu như tất cả những đứa trẻ không chịu công nhận lỗi của mình. Chú nói nhỏ:

— Ở trên trời, mấy ông đâu có đòi xét giấy.

— Vậy lúc cháu qua đường cháu có coi đèn bật xanh chưa?

— Dạ chỗ đó không có đèn xanh.

— Trời đất! phải tới chỗ có đèn xanh đèn đỏ mà qua chờ! Nếu không thì phải mang đèn theo chờ. Coi nhẹ qua đây. Ngày qua qua cũng có đèn 3 màu, muốn qua đường mình để cái đèn trước mặt bắt đèn xanh lên...

Chú bé lại phùng phửu:

— Mà trên trời, mấy ông đâu có hỏi chuyện đó? Ông làm ơn lên trên với cháu mà coi.

— Không! Không! Lên trời! Trời đất, cái thằng nhỏ này! Cháu ơi, qua còn có vợ, còn 7 đứa con, qua phải nuôi, cháu nghỉ coi, nếu mà qua lên trời... Trời đất!

— Lên chút xíu rồi về à!

— Chút xíu cũng không xong cháu ơi!

— Ủa, sao vậy!

— Ta chưa muốn gặp ông trời lúc này!..Sợ lắm...!

— Sao mà sợ?

Ông Cảnh Sát không biết nói sao với chú nhỏ. Ông dở cuốn sổ biên bản, lật lật mấy trang. Tất nhiên trong cuốn sổ đó cũng không có lời nào để giải thích. Ông nhét cuốn sổ vô túi áo, ông cài khuy nắp túi áo lại, rồi lại mở nắp túi áo ra. Xong ông nói thầm với chú bé:

— Ta có nợ ông trời một món tiềng nhỏ, cháu nghe không? Ta chưa kiếm đủ để trả ông. cháu nghe không?

— Dạ nghe...

— Thôi, bây giờ, cháu cần đòi tiền bồi thường tai nạn thì tìm ông Cảnh Sát khác. Qua sẽ dẫn cháu tới Bệnh Viện Cảnh Sát, cháu cứ chờ ở lối cửa sau Bệnh Viện, có ông nào đi ra cháu mời ông. Ta sẽ

nồi ông đòi cho cháu số tiền bồi thường tối đa

— Mà cháu đâu có đòi tiền bồi thường !

— Ủa ! Vậy chó cháu thưa kiện ông Trời làm chi ? cần người chứng làm chi ?

Chú bé buồn bực nuối khóc. Những người kia luôn luôn hỏi những câu ngõ ngách. Nếu họ chịu vận dụng tri thông minh của họ một chút, họ sẽ không có những câu hỏi ngõ ngách như vậy.

— Thưa ông, cháu muốn phạt cái xe.

— Trời đất ! Phật cái xe ! Phật người không phạ, đòi phạt cái xe thôi cháu ơi, vụ đó k' ông phải là nghè của qua. Nghè của qua là nghè phạt người thoi. Muốn phạt xe cháu kiêm mấy ông Thợ Rèn. Thiệt chán hết sực !

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kế
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Xứ Sở (VN). Dồ
dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(cùa Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tò
Quốc, Nhân Loại)

Nồi danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bò sinh lực răng. Giảm
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KY 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát. Quęo (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mái Tầu
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$
Nước 35\$ sấp lén...

Chú bé sáng mắt lên :

— Kiếm ông Thợ Rèn ở đâu,
bác ?

— Thếu chí !

Ông Cảnh sát nhún vai, ông ngồi
xuống cái trại xi măng bên đường.
Ông nghĩ đến mấy đứa con nhỏ
của ông. Tại sao con nít lại ngờ
ngần như vậy ? Làm sao dạy dỗ
cho chúng lớn lên, khôn ngoan
như ông, hiểu biết việc đời, thông
rãch luật lệ ? Lại còn cái bà vợ
của ông nữa. Người chi mà không
có biết dạy con. Con người mà một
cái bàng xe sổ đèn với cái bàng xe
số trắng cũng không phân biệt
nỗi thì làm sao nuôi dạy các con
thành người được !

— Thưa ông, ông làm ơn chỉ
cho cháu chỗ ông Thợ Rèn, ông
Cảnh Sát vẫn ngồi trầm ngâm, nghĩ
tới mấy đứa con của ông. Tháng
Tứ tháng này chưa hớt tóc, nỗi
sáng thấy đầu tóc nó bù xù quá.
Ông dở cuốn sổ nhỏ ra ghi : « cho
tiền hớt tóc tháng Tư ». Còn con
Ba nữa. Bừa qua ông thấy nó đi
bọc, mới ra tới cửa thì dép cao
su bị hở, nó phải ngồi xuống nhét
nhét cái quai cao su vô dép. Máy
con bạn nó đứng chờ, nói chuyện
với nhau vui rìu rít, còn con Ba
nhà mình thì ngồi lúi húi sửa dép.
Ông ghi vào sổ : « Mua dép mới
cho các con ». Trong cuộc đời của
ông, ngoài những dòng chữ ghi
trong các biển báo, các giấy chứng
vi phạm, ông chỉ còn dùng ngồi
bút để ghi các câu như vậy nữa
thôi.

— Thưa ông, ông làm ơn chỉ
cho cháu chỗ ông Thợ Rèn ?

Ông Cảnh Sát ngẩn lên nhìn
chú bé.

— Cháu nhờ ông Thợ Rèn việc
chi ? Nếu qua làm được, qua sẽ
giúp cháu, khỏi cần ông Thợ Rèn
nữa.

— Thưa ông, cháu muốn chọn
thùng bốn cái bánh xe.

Ông Cảnh Sát gật gù cái đầu, có
về hiều ý chú nhỏ. Tại sao không
mua cho con Ba đôi dép bằng vỏ
xe hơi ? Nhưng nó là con gái, nữ
sinh, tội nghiệp nó. Ngày tháng
Tứ, tháng Năm đã chắc chắn
chúng nó chịu đi dép vỏ xe hơi !

— Thưa ông, cháu muốn chọn
thùng bốn cái bánh xe hơi.

Ông Cảnh Sát đứng dậy :

— Cháu đi với qua. Qua chỉ
cháu coi một chỗ có hàng ngàn
cái vỏ xe hơi, hàng vạn cái. Cháu
tha hồ muôn phạt cái nào cũng
được.

X X

Bây giờ chú bé đang đứng
trước một rặng vỏ xe hơi. Vỏ xe
hơi chất đống ngón ngang, nơi cao
nơi thấp nhấp nhô như sóng biển.
Không có một nơi nào trên thế gian
lại có nhiều vỏ xe hơi như vậy.
Phải nói đây là Kho Tàng Bí Mật
bằng vỏ xe hơi. Có lẽ, ngày xưa có
một bọn cướp biển nào đó chuyên
mòn đi cướp vỏ xe hơi, và chúng
đã mang tất cả các chiến lợi phẩm
về đây, cắt giữ làm kho tàng. Nếu
ai tới đây mà không đọc đúng câu
thần chú, thì chỉ thấy một khoảng
đất bát ngát, ở dưới một thung
lũng, hai bên có sườn đồi thoai
thoài, và đăng xa mặt trời đang
lặn nhuộm đỏ ối một góc trời, phía
sau những cột cao của ngôi nhà
máy đang bốc khói nghi ngút.
Nhưng chú bé đã may mắn khám
phá ra kho tàng này. Bọn cướp biển
đã đánh rát bức bích đài đồ sộ ghi
lời thần chú. Ông Cảnh Sát đã nhặt
được, biết chỗ, đưa chú bé tới đây,
ông đọc lên 1 câu thần chú, và cả
rừng vỏ xe hơi hiện ra, mênh mông
bát ngát. Cả trái đất làm toàn bằng
vỏ xe hơi !

Chú bé nhìn thấy một đoàn nô
lệ, có cả mấy trăm tên đang lăn
những cái vỏ xe hơi lên đoạn đầu
đồi. Họ xếp một hàng dài từ cánh
đồng vỏ xe dần tới cửa nhà máy.
Họ cũng đèn đuôi, làm lý như
những cái vỏ xe. Họ lăn những cái
vỏ xe đi, không nói một lời, cũng
không nói chuyện với nhau. Có
lẽ mụ phù thủy độc ác cuối cùng
sẽ ném tất cả những tên nô lệ này
cho con rồng lửa ăn thịt, sau khi

xé. Chúng bị dây thật mạnh, luồng
cuồng lán vô trong miệng lửa, nhảy
bật lên vì nóng, bị ngay mây lưỡi
lửa liếm vào, cháy xèo xèo, chúng
lại nhảy lên cuồng quất, nhưng cuối
cùng cũng chìm tiêu trong hỏa lực.
Mùi thịt cháy xông ra khét lẹt.
Tiếng rèn xiết của những cái vỏ xe
nghe ghê rợn ! Miệng con rồng vẫn
cử mở toang hoắc, nóng rùng rực
biến tiếp tấp vào họng những cái vỏ
xe hơi khác.

bị nô lệ lăn hết vỏ xe hơi và
miệng lửa.

Chú bé buồn bã quay trở lại
cánh đồng. Chú trèo lên một đồng
vỏ xe hơi cao ngút như ngọn núi.
Từ đỉnh núi, chú lại nhìn thấy
vòng chân trời bát ngát. Mặt trời
đã lặn hẳn. Trên không chỉ còn
những vệt may đỏ đang ngả màu,



Một tiếng rú cắt lên từ ngõ nhà
máy. Có lẽ là hiệu lệnh của mụ phù
thủy. Lũ nô lệ buông tay, bỏ những
vỏ xe một lần chót rồi bay trở lại
về trời. Chú biết rằng sống thêm giờ
phút nào trên trái đất toàn là
những vỏ xe này. chỉ thêm buồn
mà thôi.

bóc lén lén đến tối cả bầu trời,
và ánh sáng buổi chiều cũng tắt
dần, lũ nô lệ đang lăn lượn chui
vào chiếc cổng vòi rồng tối om, im
lặng chờ chết.

Còn lại một mình chú bé ngồi
trên đồng vỏ xe. Cả thế giới chỉ toàn
là những cái vỏ xe nằm nilon
ngang. Tại sao có lúc chúng độc
ác đến thế, cảm cả lên mình người ta,
mà bây giờ chúng nằm chờ
phút đèn tối lại đáng thương như
vậy ?

Chú bé không còn muốn trả
phạt chọc thủng những cái bánh xe
nữa. Chú chôn con dao của chú
xuống đất. Chú nhìn những cái vỏ
xe một lần chót rồi bay trở lại về
trời. Chú biết rằng sống thêm giờ
phút nào trên trái đất toàn là
những vỏ xe này. chỉ thêm buồn
mà thôi.

ĐỖ QUÝ TOÀN

Nuoc Hoa
LADIESSE
747
757
Hương thơm
ngöt ngao quyến rũ.
PHẨM CHẤT HẢO HẠNG
Hộp với mọi lứa tuổi.
CÓ BẢN TẠI CÁC TIỀM MỸ PHẨM

Văn phòng đại diện

Sóng Thần địa phương

- 1) Nguyễn Kinh Châu, 9 Trần hưng Đạo
- 2) Phạm Văn Lương, 212 Trưng Nữ Vương
- 3) Phan Nhự Thúc, 237 Võ Tánh
- 4) Nguyễn Mộng Giác, 55 Lê Lợi
- 5) Nguyễn Ngọc Tâm, 115 Lô 3 Khánh Hòa
- 6) Nguyễn Huy Hoàng, 126 Độc Lập
- 7) Phan Thành Hy, 63 Thống Nhất
- 8) Nguyễn Ngọc Hương, 88 Trần hưng Đạo
- 9) Nguyễn Văn Trung, 39c Hàm Nghi
- 10) Trần Văn Cả, 63 Quang Trung
- 11) Nguyễn Văn Anh, 99 Duy Tân
- 12) Nguyễn Văn Hợi, 29/1 Thùy Văn
- 13) Vũ Hoàng 14 Võ Tánh
- 14) Nguyễn Quý, 89 Trần hưng Đạo
- 15) Nguyễn Khắc Sỹ, 113/5 Châu văn Tiếp
- 16) Trần Cao Vinh, 1 Nguyễn Huệ
- 17) Trần Đình Thọ, 26 Nguyễn An Ninh
- 18) Trần Văn Minh, 60/1 Hồ Nai

○ ○ ○ ○ ○

Đại diện Sóng Thần quốc ngoại

- Nguyễn thị Bích Thu, Nguyễn văn Đức
- Lê đình Thái, Lê tài Điều, Đỗ hữu Thành
- Đỗ hữu Chí
- Trần văn Bích
- Lê văn Phong
- Nguyễn thủy Diễm

TÂY ĐỨC
PHÁP
THỤY SĨ
HOA KỲ
NHẬT
GIA NĂM ĐẠI

HUẾ
ĐÀ NẴNG
QUẢNG NGÃI
QUI NHƠN
BA XUYÊN
NHA TRANG
PHAN RANG
PHAN THIẾT
ĐÀ LẠT
BẢN MÊ THUỘT
CAM RANH
VŨNG TÀU
PLEIKU
QUẢNG TRỊ
BÌNH DƯƠNG
PHƯỚC LONG
CÀN THƠ
BIÊN HÒA

Tuần lễ dài nhất

Quyết định vận mạng nền Đệ Nhị Cộng Hòa
x x x

Bạn nhất định phải đọc

NHẬT BÁO

SÓNG THẦN

cơ quan vận động cách mạng dân tộc xã hội

Ra mắt từ ngày 25-9-1971

- Tham dự cuộc bầu cử 3-10
- Tẩy chay cuộc bầu cử 3-10
- Tín nhiệm hay bất tín nhiệm Thiệu Hương

Đều phải đọc

SÓNG THẦN

Với những ngòi bút chủ lực:

CHU TỬ

Lý đại Nguyên — Ông Đạo Cây — Uyên Thảo — Tú Kieu —
Kiều Phong — Trùng Dương — Vũ thế Ngọc -- Mai Phương --
Độc Thủ -- Vũ ngọc Khuê -- và 100 phóng viên khắp nước.

COTRACYN

VIÊN NGOT DỄ UỐNG

SỰ CÔNG HIỆU MẠNH LIỆT CỦA VIÊN NGOT DỄ UỐNG

2 TRÙ-SINH (TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)
3 KHÁNG SINH (SULFAMIDES)
SINH-TỐ B12

Trị bệnh:

- BAN NÓNG - BAN CUA
- THƯỞNG-MÃN
- CÂM HÓ - SUNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG:
- ĐỂ LỎI LOÉT - VẾT ĐAU
- SUNG MÙ LÂM ĐỘC
- CÓ GÓI THUỐC BỘT
ĐẶC CHỐNG TRẺ EM
- ĐỂ TRONG GIẤY THIẾC
TỐC HÌNH TRÁI TIM

K.N.50 - 64-N-BYT-QCDP

MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

BÁC SĨ

TRẦN MẠNH TỒNG

giải phẫu thẩm mỹ

- Phòng mạch sáng sủa, rộng rãi
- Phòng giải phẫu tối tân

VỚI SỰ CỘNG TÁC
CỦA NHIỀU BÁC SĨ
CHUYÊN MÔN

235 Trương Minh Ký
(TRƯỚC CỬA NHÀ THỜ BA CHƯƠNG)

PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lói, gài tới đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG

Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt (có bán lẻ)
Nhà thuốc ÔNG TIỀN
Phố Lâm-Cholon - KNBYT số 3 - 9-5-63

THUỐC ĐIỀU KINH GYNOPOAUSINE

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI V.N.)

Trị bệnh:

- THÂY KINH CHẬM.
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HƠI XUÂN VÀ DẬY THÌ.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.
- ĐAU LÚC KINH KÝ.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

TÂM SỰ BẢN ĐỜI

Mừng tuổi đời :

Đời phải sống cho Đời.

Đời đã lên hai. Đã đã vững mạnh
nói đã sôi. Tư tưởng ngày thêm
già giặn. Đọc Đời là đọc vui để
học. Sang năm Đời lên ba năm sau
lên bốn rồi cứ thế trưởng thành
với lập trường vững chắc trong khi
cải cách cải thiện vẫn liên tục để
mạnh tiến đến trở thành một cơ
quan ngon luận xứng đáng, lý tưởng.

Bây giờ thì mới lên hai bé bỏng.
Nếu lâu lâu sự đời có thăng trầm
Đời có «ngúng ngây» là sẵn sàng
chúc «sống lâu sống lâu».

cụ Trọng Nghĩa 73 tuổi

Tuyệt thực đẻ... xây dựng

Thưa ông : Nhờ ông Các Sĩ tìm
cho kỳ được phuong pháp nhien ăn
và đăng lèn tờ báo Đời để cho độc
giả báo Đời thường thức. Nếu được
đăng tải tôi sẽ là người đầu tiên
áp dụng trong một tuần. Tôi ăn
cơm tháng mỗi tháng là 4.000 đồng
nhien một tuần bết đợt 1.000 đồng
tôi sẽ góp 1.000 đồng vào cơ sở xuất
bản Nhân Chủ.

Nếu tôi áp dụng thành công sẽ
gửi thư về cho quý ông cùng nhien
đài một tuần để dành tiền ra báo
Sóng Thần. Tôi sẽ kêu gọi tất cả
20.000 độc giả báo Đời áp dụng và
nếu mỗi độc giả tiết kiệm được
1.000 như tôi thi chúng ta sẽ có 20
triệu một số tiền lương thiện và
coi như kỳ diệu. Chúng ta sẽ có
20.000 độc giả thân thể trắng kiện
và tự chủ tự cường. Thành công
chúng ta làm cố vấn cho các phong
trào tuyệt thực. Chúng ta kêu chánh
phủ áp dụng và lúc đó chúng ta sẽ
không con sợ Mỹ cúp viện trợ, lối
viện trợ bịt chết. Mỹ sẽ chịu thua,
Bắc Việt sẽ khâm phục. Lúc đó ta

nói ai cũng nghe cả. Toàn thể sáu
bảy cù tri gi đó (vì cù tuổi 18 sắp
lên mới nhận ăn được) mà chịu
nhien đói một tuần thì ngân sách
quốc gia sẽ dư được bao nhiêu ?

Đoàn Q.T. Mỹ An



Má đau... Vợ đẻ

Thưa ông : Tôi là một quân
nhân đồn trú tại Kontum. Ngày
08.9.71 tôi nhận được điện tín của
người em từ Nha Trang đánh lên
cho biết : «Má đau nặng anh xin
phép về.» Cùng ngày nói trên, một
ông quan ba nguyên là tiểu đoàn
phó đơn vị của tôi, cũng nhận
được một điện tín từ Saigon đánh
lên : «Vợ sanh gái tin anh biết.»
Tôi cùng ông ta làm đơn xin 7 ngày
phép đặc biệt, kê về thăm mẹ,
người thăm vợ. Sau 24 giờ chờ đợi
trong hy vọng, tôi nhận được đơn
hoàn trả kèm theo một mảnh giấy
lịch trên đó ông tiểu đoàn trưởng
ghi : «Má nào ? Chờ chết rồi về
luôn có được không ? Còn ông Đ.U.
tiểu đoàn phó được chấp thuận 7
ngày phép cộng với 2 ngày đi
đường.

Tôi đang trc học máu đây. Tôi
nghĩ rằng mẹ tôi mất già quá, mẹ
tôi sút giá khi đứng kè một bên vợ
con ông Đ.U. Kính thưa mẹ, mẹ
hãy chết đi, mẹ có chết con mới
được về phép. Nếu mai kia con
lấy vợ, vợ con sanh, con được về
thăm, con sẽ mang tội bất hiếu. Con
cầu xin mẹ chết trước khi con lấy
vợ.



Nhắn tin

THO VŨ, Đà Nẵng

Rất tiếc tòa soạn không còn tờ
Đời số ra mắt và nhiều số khác
nữa. Mong bạn thông cảm.

I SHÔ THANH BẠCH, KBC4

Thắc mắc của bạn cũng là thắc
mắc chung của nhiều người. Tuy
nhiên với lòng can đảm của người
đứng ra tố cáo tham nhũng và mức
độ khéo léo của nhóm chủ trương,
những điều cần giữ kín vẫn được
bảo toàn. Nhóm HTN sẵn sàng chờ
đón sự cộng tác của bạn.

HÀ XUÂN PHÚ, Nha Trang

Nếu mong của bạn là thích vào
Đại Học thì hãy chịu khó học nốt
bậc Trung học. Thị rót mới có một
lần thì chưa có gì để năn chí cả.
Điều kiện tuổi để vào Đại Học chỉ
áp dụng với những học sinh được
hoãn dịch vì lý do học văn mà thôi.
Chúc thành công.

TRẦN CHÍ HIẾU, Quảng Trị

Tòa soạn xin ghi nhận những đề
nhị của bạn về tuần báo Đời. Chắc
chắn Đời sẽ cải tiến về mọi mặt
khi áp dụng kỹ thuật in offset trong
một ngày gần đây. Về nhật báo
Sóng Thần, hôm nay bạn có thể
góp ý kiến rõ rệt rồi chứ ? Mong tin.

I/S I TRỌNG VĂN PENG, Quang Trung

Về Trung Tâm Đại Chung, xin
bạn liên lạc với Ô. Linh, 55 A Hồ
Xuân Hương Saigon.

tin mừng

Mong :

NGUYỄN VĂN THUẬN
NGUYỄN THỊ QUYỀN TRANG

Thương nhau trọn đời

MINH NGỌC — MAI TUYẾT LAN

một tương lai rực rỡ
đón chờ trẻ sơ sinh !



Một trẻ sơ sinh vưa chào
là cả một gánh nặng cho bà
Công nuôi dưỡng là một
cách nuôi dưỡng lại là một
khác vô cùng quan trọng

Quý bà hãy giao su
mạng nuôi dưỡng hộ con
cho *Sữa bột*

S-26 và SMA

những sản phẩm tinh - vi
tân - tiến nhứt thế - giới ,
một thành tích vẻ vang h
50 năm tiên bộ không ng
trong khoa dinh - dươ
nhi - đồng



với

S-26 và SMA

cá nhâ

hướng được
an hòa