

# ĐỔI

Wason  
DS 531  
D 642+

# mặt mới

# ha tèlva



# ĐỜI

99

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

## ĐẶC BIỆT : MẶT MỚI HẠ VIỄN

- TẮM RỬA CHO NHÀ HÁT TÂY : vươnghữubột
- CHAO MỪNG LAI RAI : thiêncản
- 6 DÂN BIỂU 71 - 75 NÓI CHUYỆN VỚI ĐỜI : phong vien đời
- HẠ VIỄN MỚI DƯỚI MẮT 3 CHÍNH KHÁCH NGHỊ SĨ PHẠM ĐÌNH ÁI, GS NGUYỄN NGỌC HUY, LUẬT SƯ TRẦN CHÁNH THÀNH đời

2

## CHÁNH TRỊ

- NƯỚC CỜ ĐỘC HIỀM CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM : lýđạinguyễn
- THỦ THÁCH CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN THIỆU : đời
- HUYỀN THOẠI TÙY BÚT : cacsĩ

3

## VĂN NGHỆ

- CÁNH HOA CHÙM GỦI : q.ynhdao
- BẾN MƯA NGÀU : cungtichbiền
- NHỮNG TIẾNG CA CỦA ĐÊM SAIGON (4) : miendứetháng phamnга
- NGƯỜI THIẾU NỮ YÊU HÒA BÌNH : tèđè

4

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GÓI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THIẾU
- DÒNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTN • CƯƠI QUÈN ĐỜI ĐỘI • MỘT VÒNG THẾ GIỚI • SÁNG KIẾN MỚI - SẢN PHẨM MỚI

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 99	TUẦN LỄ TỪ 9-9-1971 ĐẾN 16-9-1971
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323  Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập  <b>CHU TỨ và nhóm Sóng</b>	<b>GIÁ 50đ</b>	Giao dịch quảng cáo Hồi ống Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

# dân tranh cho đổi

## THỬ THÁCH CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN THIỆU

Sau khi các vị dân biểu mới đã biết kết quả cuộc bầu cử Hạ Viện, tuần qua Tông Thống Nguyễn Văn Thiệu đã minh bạch quyết định tiếp tục ứng cử và tổ chức cuộc bầu cử ngày 3-10, như luật định.

Xét về cá nhân ông Nguyễn Văn Thiệu, thì quyết định trên chứng tỏ ông là một người can đảm và quả quyết, như đúng bản tính của ông.

Còn trên bình diện quốc gia, xét về mặt chính trị, Tông Thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ phải đón nhận những hậu quả do quyết định trên gây ra, trong quốc nội cũng như trên trường quốc tế. Vì chúng ta đều có thể tiên đoán đó là những hậu quả sẽ gây khó khăn cho chính Tông Thống, cho chế độ và cả đất nước.

Trong thông điệp tuyên bố quyết định trên, Tông Thống Thiệu nhiều lần nhắc nhở rằng ông tôn trọng Hiến Pháp, và chỉ hành động theo luật pháp.

Chúng tôi xin nhấn mạnh lại tinh thần trọng pháp đó.

Trong những ngày sắp tới, chắc những người đối lập với Tông Thống Thiệu, mà tiêu biểu là hai liên danh đã từng ghi tên tranh cử Tông Thống, sẽ bày tỏ thái độ. Dân chúng, thuộc mọi tầng lớp, khuynh hướng, cũng sẽ bày tỏ thái độ. Và chính phủ của Tông Thống Thiệu sẽ phản ứng đối với các thái độ đó.

Chúng ta mong mỏi tất cả các hành động trên sẽ thể hiện trong tinh thần tôn trọng hiến pháp và luật pháp quốc gia.

Trong thời gian sau cuộc bầu cử Hạ Nghị Viện, đã có nhiều lời phán đối và khiếu nại về các vụ gian lận bầu cử. Ngay cả các vị dân biểu cũng vẫn tố cáo có sự gian lận.

Vậy một cách hay nhất để Tông Thống Nguyễn Văn Thiệu chứng tỏ tinh thần trọng pháp của chế độ, là làm sao cho các lời tố cáo, khiếu nại trên đây được sáng tỏ. Làm sáng tỏ được cuộc bầu cử Hạ Viện vừa qua, chính phủ mới hy vọng chính phục được lòng tin tưởng của dân vào tinh thần trọng pháp, và khi đó quyết định tiếp tục ứng cử của Tông Thống mới có ý nghĩa,

Trong tuần qua, một vụ khiếu nại về gian lận bầu cử đã được xét xử ở Phước Tuy. Tòa án Phước Tuy đã ghi một điều son cho nền tư pháp nghĩa là cho cả chế độ, khi can thiệp nhanh chóng và xét xử phân minh vụ khiếu nại trên.

Nhưng còn những vụ tố cáo khác, từ Thừa Thiên, Tuyên Đức, vào đến Vĩnh Bình, Bạc Liêu...

Dân chúng có quyền đòi hỏi chế độ phải làm sáng tỏ tất cả các lời tố cáo trên, trước khi đòi hỏi họ tin tưởng vào lời Tông Thống,

Vì vậy, cho đến khi kết quả cuộc bầu cử Hạ Nghị Viện mới được hợp thức hóa, Tông Thống Nguyễn Văn Thiệu có một dịp để dân chúng thử thách lòng thành thực và tinh thần yêu nước của ông.

Ông hãy chấp nhận cuộc thử thách đó.

Cuộc bầu cử ngày 29 tháng 8 vừa qua đã chính thức thiết lập một Hạ nghị viện mới cho nhiệm kỳ 1971-1975. Cuộc bầu cử này cho tới nay, vẫn còn là đề tài của nhiều lời bàn tán, đề cao hay phản đối. Dự luận cũng đưa nhau tin hiểu, nhận xét về Hạ nghị viện lần này xuyên qua các thành phần dân biểu đặc cử.

Với mục đích giúp bạn đọc có được một vài yếu tố căn bản để nhận xét về HNV mới, tuần báo ĐỜI đã tổ chức một cuộc hội thảo hàm thụ giữa một số dân biểu pháp nhiệm II vừa đặc cử. Cuộc hội thảo được thực hiện bằng các bản phỏng vấn với một số câu hỏi được gửi tới các dân biểu sau : Hồ Văn Minh (Saigon); Lý Quý Chung (Saigon); Phạm Duy Tuệ (Gia Định); Nguyễn Hữu Chung (Saigon); Trần V. Án (Gia Định) và Trần Văn Tuyên. Sau đây là ý kiến của các vị dân biểu mới.

### Gian lận hay không gian lận?

Câu hỏi này đề cập đến cách tổ chức cuộc bầu cử, thái độ cử tri, thái độ ứng cử viên và các lời tố cáo gian lận.

DB HỒ VĂN MINH: Cuộc bầu cử còn nhiều khiếm khuyết về mặt tổ chức, không biết do sự vô tình hay cố ý của chính quyền. Riêng cử tri rất tích cực, quyết tâm bầu cho được người mình đã chọn, sẵn sàng chen lấn để lấy cho được phiếu, có người rách cả áo, rọi cả gương. Khuynh hướng của cử tri là bầu cho người đối lập; chứng cứ là tại 3 đơn vị ở Saigon, dân biểu đối lập đều dẫn đầu cả. Về các ứng cử viên, có một số chi tiền quá nhiều, ngoài ra một số khác lại dùng xe chờ lính đi bầu. Cuộc bầu cử có gian lận thật.

DB. LÝ QUÝ CHUNG: Cuộc bầu cử không trong sạch. Giai lận ở đâu cũng có, chỉ khác nhau về mức độ gian lận mà thôi. Tại Saigon, khi thấy dân biểu phe đối lập dẫn đầu (trường hợp DB Lý Quý Chung) chính quyền đã cạo sửa để nâng người của mình lên. Tôi phải nhờ thừa phát lại mới ngăn chặn được hành động gian lận trên. Nếu chính quyền không gian lận thì các dân biểu đối lập đã tái đắc cử hết cả.



# 6 dân biểu 71-75 nói chuyện với Đời

Biên tập: Anh Điền

Phát viên: Ngọc Điền, Tân Dân

thì coi tiền bạc là phương tiện số một. Chính các ứng cử viên đã gian lận bằng cách cho tiền các cấp xã ấp, chứ chính quyền thì không dính liu gi cả.

DB TRẦN VĂN TUYỀN: Cuộc bầu cử có nhiều sơ sót: ít địa điểm bỏ phiếu; ít phòng phiếu, thời gian bỏ phiếu ít quá. Do đó nhiều cử tri không bỏ phiếu được.

Người ta thắc mắc về hành quyền đã giảm bớt quá nhiều phòng phiếu, nhất là ở Saigon, cho rằng chính quyền cố ý làm cho số cử tri bỏ cho các ứng cử viên đối lập, để số họ thuộc thành phần trí thức tư sản thiểu kiêm nhẫn, không muốn chen chúc phải bỏ vé.

Cử tri rất sốt sắng đi bỏ phiếu, vì ý thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

UCV ra tranh cử đông đảo, thành phần phức tạp; có những người ra tranh cử như mua vé xô số, có những người có thiện chí muốn đem tài đức ra giúp nước...

Vì thấy nhiều đồng ma giáo trước ngày bầu cử cho nên người ta kêu la, tè, ăn gian lận. Nay ở Saigon là số 100% quan chức mua bán, người ta cũng thấy gian lận, nói chí ở các tỉnh, nhất là ở xa xôi hẻo lánh.

### Xác định lập trường

Câu hỏi được ĐÓI đặt ra là trong HNV tương lai quý vị có ý định thành lập hay tham gia một nhóm nào. Và khuynh hướng chính trị của khối, nhóm đó ra sao.

ĐB PHẠM DUY TẾ: Dĩ nhiên là có, nhưng xin có thời gian để tìm hiểu thêm về quỹ vi đồng viện. Từ trước đến nay, lập trường của tôi vẫn là chống cộng tích cực!

ĐB LÝ QUÝ CHUNG: Sẽ cố gắng móc nối với các dân biểu khôi Dân tộc, phe Phật giáo, Công giáo và đảng phái để tạo nên thế đối lập mạnh tại Hạ viện. Tôi chủ trương giải đáp trung lập cho Nam Việt Nam. Có nhiều người đã v

tỉnh hay cố xuyên ý tac đánh từ trung lập do tôi đưa ra. Trung lập không có nghĩa là ngã theo cộng sản mà trung lập là làm sao đứng giữa và không chịu ảnh hưởng của một thế lực nào cả; giải pháp này theo tôi rất thích hợp cho hiện tinh Việt Nam. Một Việt Nam trung lập nằm trong một Đông dương trung lập, một Việt Nam phi chiến trong một Đông dương phi chiến. Miền Nam phải chịu ảnh hưởng và lãnh đạo của những người không Cộng Sản. Miền Nam sẽ tồn tại trong tư thế trung lập tự do không Cộng Sản.

ĐB TRẦN VĂN ÂN: Hiện chưa có ý định tham gia một khôi hay nhóm nào. Tuy nhiên tôi chủ trương chống Cộng rõ rệt, có chống Cộng Sản mới chấm dứt được chiến tranh và xây dựng dân chủ.

ĐB TRẦN VĂN TUYỀN: Hạ viện mới chưa họp, chưa thể nói gì được. Nhưng ngay bây giờ, tôi đã liên lạc được với một số người tôi biết có thể là ban đồng hành hay người đồng chí để nghiên cứu việc lập hợp thành một khôi. Mục đích lập khôi không phải để chia ghế văn phòng, chủ tịch các ủy ban mà là để tranh đấu cho một chương trình chính trị thỏa hiệp với nhau.

ĐB HỒ VĂN MINH: Sẽ tái lập khôi Xã hội với thành phần cũ được bầu lại cộng thêm một số dân biểu mới đổi lập như Nguyễn Văn Bình, Võ Long Triều, Huỳnh Ngọc Diêu, Huỳnh Trung Chánh, Nguyễn Công Hoan...

ĐB NGUYỄN HỮU CHUNG: Vẫn ở trong khôi Xã hội đổi lập. Dân biểu đồng chí hướng vẫn là các Dân biểu cũ tri trong khôi Xã hội cũ. Mục tiêu chủ yếu là chống Mỹ, chống độc tài.

### Những dự luật thực hiện ngay

ĐB TRẦN V. TUYỀN: Công việc sẽ ném mang, vô số, không thể 1 srm, một chiêu, hay một tháng, 1 năm mà làm ngay được. Cho nên phải định thứ tự ưu tiên.

Chắc chắn việc làm quan trọng thứ nhất sau việc hợp thức hóa, sắp xếp Hạ viện mới là thảo luận dự luật ngân sách, một công việc chính yếu của Quốc Hội. Qua luật ngân sách, Quốc hội có thể áp định

một đường lối cho chính phủ và kiểm soát chính sách của chính phủ.

Tôi sẽ cố gắng tranh đấu cho một ngân sách cân bằng trên khía cạnh chống phung phí ngân sách xây dựng hợp lý một kế hoạch trưởng kỳ để cải tiến xã hội, mà trọng tâm là đời sống kinh tế và văn hóa.

Tôi cũng cho rằng cần phải làm gấp việc tu chỉnh hiến pháp để giải quyết những mâu thuẫn, những sơ thât trong uốn dân chủ thực sự và hưu hiệu.

ĐB LÝ QUÍ CHUNG: Các công việc phải làm trong những ngày sắp đến là đặt nặng việc cải tạo xã hội, mức an toàn cá nhân, cố gắng bảo đảm tự do, tạo cơ hội thăng tiến cần lao, làm thế nào người công nhân cũng có quyền tham gia vào việc quản trị xí nghiệp, chia lợi cùng giới chủ nhân theo như hiến pháp đã qui định.

ĐB TRẦN VĂN ÂN: Trong nhiệm kỳ tới, tôi sẽ đưa ra trước nhất là dự luật về vấn đề quân dịch và những dự luật có ảnh hưởng đến giới thanh niên. Chẳng hạn như luật án định thời hạn thi hành quân dịch, cải tổ chương trình quân sự học đường.

ĐB HỒ VĂN MINH: Dự luật nhằm tới đầu tiên là các đạo luật lao động, an ninh xã hội, nhà đất thổ cư, nhằm san bằng mọi bất công xã hội. Ngoài ra cũng tranh đấu để hủy bỏ UB An Ninh Tỉnh vì UB này có tính cách xâm phạm đến an ninh và tự do của người công dân.

ĐB NGUYỄN HỮU CHUNG: Trong nhiệm kỳ này khôi Xã hội sẽ đặt ưu tiên số một về các đạo luật cải tiến xã hội.

ĐB PHẠM D. TUỆ: Trong phạm vi khả năng chúng tôi sẽ đặt trọng tâm vào các công tác liên quan đến việc cải thiện đời sống hàng ngày của đồng bào như nước uống, anh sáng, đường hẻm... Tôi sẽ đưa ra những dự luật về thuế khóa và tài chính. Tôi sẽ dùng nỗ lực tranh đấu cho việc ngưng bắn để tiến đến hòa bình. Đặt vấn đề giải ngũ, xét lại qui chế động viên, quân dịch.

### Hy vọng khá hay tệ hơn?

ĐB PHẠM D. TUỆ: Xin đề công

hiện phê phán nhưng tôi hy vọng rằng sinh hoạt Dân chủ của chúng ta sẽ ngày một trưởng thành nhờ sự trưởng thành của các chính đảng cũng như nhân dân ngày càng ý thức về vai trò tài phán quan trọng của mình.

ĐB NGUYỄN HỮU CHUNG: Hành vi này không có hy vọng nhiều hay nói khác đi là không có hy vọng gì cả vì thành phần không thay đổi, ông Thiệu vẫn cố tình gian lận để cho tay chân của mình vào Hạ viện nhằm tạo cơ hội lợi dụng và thao túng để phục vụ cho quyền lợi riêng.

ĐB HỒ V. MINH: Nhìn chung tôi hy vọng khá hơn, 1 vài bộ mặt mới xuất hiện, một số lem nhem bị đào thải, tuy vậy Hạ viện khá hay không còn tùy thuộc vào «chính sách bảo trợ» của ông Tổng thống nếu như chính sách cũ thì cũng như

ĐB LÝ QUÍ CHUNG: Với sự xuất hiện một vài bộ mặt mới như ông Tuyên ông Đôn, phe đối lập có thêm nhiều đồng chí. Đề Hạ viện không mang mặc cảm như nhợp ngay giờ phút đầu. Chính quyền nên hủy bỏ kết quả tại các đơn vị bầu gian và tổ chức bầu cử trở

lại để dân chúng thật sự lựa người đại diện xứng đáng». Mong rằng Thống Thiệu thả chịu hy sinh một ít giá nò để đảm bảo uy tín của mình hơn là nuôi già nò để rồi cuối nò sẽ làm hại mình.

ĐB TRẦN VĂN ÂN: Thành phần HNV kỳ này có khá hơn kỳ trước nhưng vẫn còn vài thành phần nam nhò.

ĐB TRẦN VĂN TUYỀN: Tôi chưa gặp các dân biểu mới đặc cử nên chưa biết được.

### Bầu cử tháng 10

ĐB TRẦN VĂN ÂN: Rồi ren như tơ vò nên chưa có ý kiến.

ĐB HỒ VĂN MINH: Đang chờ đợi thái độ của vai chính là Tổng thống Thiệu. Sau khi ông Thiệu có quyết định dứt khoát, tôi sẽ có lập trường về việc này (cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 1 tháng 9).

ĐB PHẠM DUY TUỆ: Kém hào hùng. Tùy tương quan lực lượng giữa các phe nhóm, mỗi phía nói đến việc bầu cử một cách khác nhau nhưng tựu trung thì phía nào cũng tìm cách để đoạt quyền hành đến mức tối đa. Ai có cơ thủ

chẳng hi ham hở nhất, bằng không thì ngược lại.

ĐB NGUYỄN HỮU CHUNG: Nhìn vào cuộc bầu cử Tổng thống tương lai thật buồn cười khi mà chỉ có một liên danh ứng cử và chính liên danh đó lại đặc cử. Ông Thiệu tổ chức một cuộc bầu cử là đòn nhất chưa từng thấy.

ĐB LÝ QUÍ CHUNG: Như mọi người thấy, ông Kỳ đã đòi lại 2 triệu đồng ký quỹ. Như thế thì chỉ có ông Thiệu ứng cử một mình, tranh cử với chính ông và đương nhiên ông đặc cử. Hành động đó để thế giới và quần chúng phê phán.

Riêng phần tôi ủng hộ giải pháp đồng từ chức của PTT Kỳ để cho cuộc bầu cử Tổng thống được vòi vĩnh và trong sạch. Nếu bầu cử như thế đầu ai đặc cử, ông Thiệu, ông Minh hay là ông Kỳ tôi đều ủng hộ cả.

ĐB TRẦN VĂN TUYỀN: Tôi không đồng ý với chính quyền là cứ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 3-10 mặc dù chỉ có liên danh Nguyễn Văn Thiệu ứng cử vì cuộc bầu cử như vậy không có tánh chất dân chủ.

## Nhắn tin

● ANH NGUYỄN KINH CHÂU (Hà Nội): Rất tiếc Bắc về Saigon muộn nên không kịp lên khai quật bài của anh. Giấy tờ đang lo. Hy vọng ở miền Trung rất nhiều.

● ANH NGUYỄN QUÝ (Q. Tri) Cứ tiếp tục xúc tiến công việc. Giấy tờ sẽ gửi về một ngày gần đây.

● ANH NÔNG DUY LINH (Biên Hòa): 20.8.1971 chỉ là thời hạn chờ của đợt đầu góp vốn. Đợt thứ II sẽ tiếp tục từ 10-9-1971. Tinh thần cảm ơn anh về cam kết dành cho Nhân Chu mong nhận được sự tiếp tay của anh

● ANH TRẦN VĂN DIỆU (Q.Tín): Đã gửi hợp đồng ra cho anh sau khi nhận được thư héo gối vốn của anh. Rất cảm ơn và mong được anh hỗ trợ trong việc khuếch trương cơ sở.

● ANH ĐÁNG HỮU ĐÈ (kbc 3993): Kontum cảm động vô cùng khi nhận được thư anh. Bánh xe sẽ chuyên mạnh bởi niềm tin của mình còn vững anh à. Mong tin anh. Hôm nào nghỉ phép về Saigon nhớ ghé tòa soạn Sóng Thần với anh em một chút.

● ANH NGUYỄN VĂN MỚI (Ba Xuyên): Rất cảm ơn ý kiến thiết thực của anh. Trong này, chúng tôi cũng đang nghiên cứu kỹ để tìm cách quảng bá sâu rộng hoạt động của chúng ta. Thành

● CAO MINH PHUNG (C.thc) Cứ vững tin. Sau khi giải quyết xong một số công việc, quá cấp bách, sẽ có người xuống liên lạc với anh em ở miền Tây để thành lập văn phòng đại diện, chắc sẽ phải nhờ Phụng nhiều việc lắm đó.

● ANH NG. HUY HOÀNG (Bình Tuy) Rất cảm kích trước thiện chí của quý bạn. mong được biết thêm chi tiết để xúc tiến việc cung cấp tài liệu cần thiết gây dựng văn Phòng đại diện tại Bình Tuy.

● ANH NGUỄN NGỌC TÂM (Ba Xuyên): Đề sớm hoàn tất những văn kiện cần thiết gửi đến các anh chị, mong tất cả những người trong Ban đại diện gửi gấp về mỗi người 2 tấm ảnh 4x6 và một số chi tiết lý lịch, cháo thân.



## HẠ NGHỊ VIỆN VỚI NHỮNG MẶT DÂN BIÊU MỚI

# TẮM RỬA CHO NHÀ HÁT TÂY

Ôi, cảnh biệt ly!

Xin ngả nón chia buồn với bà Trần Kim Thoa. Không còn dịp nào cho bà chụp quần lén đầu ông đạo Tường nữa. Xin cùi đầu tiễn ông đạo Tường lên núi Tà Lơn tịch cốc dưỡng tâm. Xin thành thật phai ưu cùng chiếc valy cũ của ô. Nguyễn v. Chính. Thành kính chia buồn với bà Nguyễn quang Luyện và các cháu, ông Luyện sẽ không có dịp công du mua vàng về làm quà kỷ niệm nữa. Ô Mặc Giao cũng đi luồn mát rồi. Cả ông Lê Tài Hoa nữa, than ôi! Ba vị Giao Hỏa và Thoa có công tổ chức cái hội nghị nghị sĩ Á Châu ở Saigon, có ông Luyện làm chủ tịch, phát tài bội! Than ôi cả 4 ngài nay đã khuất bóng.

Lời cái nhà hát Tây nó nói đó, thưa quý vị. Trời mưa, nước chảy dòng dòng trên mặt tiền tòa nhà Hạ viện, rung rung tiễn đưa các cựu dân biểu về cõi khác.

Hồi Hạ viện đang bàn luận về luật bầu cử Tòng Thống, một anh khùng nào đó đã tới vạch quần ra đai bẹt trước cửa tòa nhà Lập Pháp, làm dơ bẩn cả ché đở.

Nay tài nước mưa đã tẩy rửa đi được một phần rồi. Một số rác rưởi đã ra đi, nhàn dàn đã lau chùi tòa nhà lập pháp.



Nhìn sang phía đối lập thì có: Nguyễn Đại Bằng, Trần công Quốc đã rớt ở Saigon. Ngô công Đức, Dương văn Ba bị đá ở Vĩnh Bình và Bạc Liêu, cũ đã được mô tả là đá hậu, không đúng qui củ võ lâm. Hai ông Đức và Ba đang thưa kiện đòi bù lại. Nhưng ở xứ Việt Nam ta chưa có một cuộc khiếu nại bùa cử nào có kết quả hết. Không biết rằng khi ông Ba, ông Đức gõ cửa Tối Cao... Pháp (thưa, Pháp) Viện thi cửa có mở không!

Nhưng hung hăng nhất là ông Nguyễn đặc Dân, dân biểu lưu đan. Từ Ba Xuyên Phước Long đòi ăn thua đủ với Nguyễn bá Lương, ông Dận bị đá hậu rớt nốt. Ông đã từng cầm lựu đạn mở chốt trong HV để chống khoán 7 điều 10, đã từng rút súng lục ra trước diễn đàn quốc hội v.v. và kỳ này bị rớt, ông vừa khóc ròng vừa lầm xăng toan tự thiêu.

Dù trong số 135 ông, bà dân biểu cũ, cũng có được 41 vị ở lại. Trong số 41 vị đó, có người đổi lập rõ ràng, có người thân chính phủ rõ ràng, Nhiều dân biểu lem nhem đã rớt dài, vàng lậu, sú cheng, giấy bạc phẩn son rơi lả tả, Ôi, cảnh biệt ly sao mà buồn... cười vậy!

### Đời góp mười ông

Tổng cộng số ứng cử viên Đời đã giới thiệu là 40 vị. Những vị đó hoặc do tòa soạn lựa chọn, hoặc do độc giả và phái viên các nơi gửi tới Đời. Nhưng ngay cả những vị do tòa soạn lựa chọn, phần lớn cũng đã tự ý đến tòa báo tim - chỉ có hai người tòa soạn đi tìm từ lúc đầu là BS Hồ văn Minh và LS Trần văn Tuyễn. Có những vị đã tới với Đời quá trễ, vì không ngờ tuần báo phải sắp chia rẽ sớm, như DB Trương minh Kinh ở Gia Định.

Liệu những lời giới thiệu của Đời có ảnh hưởng gì tới cử tri không? Trung tá Trần v. An, một ứng viên đã được Đời giới thiệu và đã đắc cử, cho biết: «Sự thực tôi thấy độc giả nào đọc báo Đời không chắc đã đi bỏ phiếu, hoặc tới thùng phiếu chờ lâu quá sốt ruột phải bỏ về! Nhưng riêng tôi, tôi mua một số tờ báo Đời mang đi đưa cho người ta coi, những giáo viên ở làng, những ông xã, ông ấp. Tôi chỉ vào bài giới thiệu tôi và nói: Báo Đời cũng giới thiệu tôi đây này! Và sau đó tôi thấy mấy người đó bắt đầu hăng hái đi bỏ phiếu cho tôi».

Trong thời gian qua Đời cũng nhận được thư của một độc giả ở Cam Ranh. Sau khi hỏi thăm Chu Tử và Tòa soạn, độc giả trẻ tuổi này viết: «Cháu không biết ông Tạ văn Tài là ai, nhưng thấy báo Đời giới thiệu, cháu đã đi bỏ phiếu cho ông ta!». Rất tiếc giáo sư Tạ văn Tài đã thất cử, nhưng chắc ông cũng đã được một số tri kỷ như độc giả trên.

Tổng cộng có 10 ứng cử viên Đời giới thiệu đã当选 cử: BS Hồ văn Minh, LS Trần văn Tuyễn ở Sg. Các ông Đặng văn Tiếp, Trần văn An Gia Định, Võ long Triều ở Kiến Hòa, Ngô trọng Hiếu ở Biên Hòa. Ông Nay Lo ở Peiku, Nguyễn văn Cử ở Nha Trang. Nguyễn hữu Thời, Nguyễn Hào ở Bình Định,

Có những vị thất cử sát nút như Dương Kiều ưng hạng 3 ở Nha Trang mà người thứ hai trước đó không ai ngờ đắc cử.

Trung tá Phạm xuân Ninh đầu đầu ở tỉnh lỵ Pleiku, Đoàn Kinh và Phạm hào Quang Bác sĩ Tin suýt đắc cử ở Saigon.

Với quý vị tân dân biều mà Đời đã giới thiệu chúng tôi mong rằng những lời quý vị đã tuyên bố với độc giả của Đời, quý vị sẽ thực hiện đầy đủ.

### Mặt mới Hạ viện

Có những bộ mặt cũ đã trở lại Hạ viện, và hy vọng vẫn làm cho mặt Hạ viện sáng sủa. Phe tả có các ông Hồ v Minh, Hồ ngọc Nhuận, Nguyễn t. Nho, Chung Lý và Chung Nguyễn... Phe hữu có các ông Phạm duy Tuệ, Dương minh Kinh.v.v..

Những khuôn mặt mới hy vọng làm cho Hạ viện sáng thêm là Trần v. Tuyễn, Trần văn Đôn, Ngô trọng Hiếu, Võ Long Triều.v.v.

Trong Hạ viện mới này khôi thân chính quyền có thể chiếm quá nửa. Những người cũ như cụ Nguyễn bá Lương, ông Lê văn Biên, Hoàng Thông, Huỳnh ngọc Anh v.v. và những người mới như Đinh Xuân Minh, Lê chí Hiếu, Trương như Thiêm vv. đều có thể coi thuộc khuynh hướng ủng hộ Hành pháp. Nhiều người đang bị tố cáo là đắc cử nhờ sự vận động của Hành pháp.

Phe đổi lập có thể coi là cũng gia tăng trong Hạ viện mới này. Các ứng cử viên thuộc khối Án quang chiếm các lĩnh vùng I như Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng cho đến Tuy Hòa. Khối đổi lập thứ hai là các dân biểu chung quanh LD Minh Minh đã đắc cử ở Saigon và vài tỉnh miền Tây. Sự kiện có hăng chục ứng cử viên đổi lập cùng tranh cử tại một đơn vị chỉ có 5 dân biểu chứng tỏ trước đây trong quốc hội chỉ có một khuynh hướng đổi lập chứ chưa có một khối đổi lập thật sự. Trong Hạ viện mới, các khuynh hướng đổi lập có lẽ sẽ kết hợp thành hai khối chính (để có có 2 tiếng nói trong các hội đồng nghị trình) nhưng chắc họ sẽ phối hợp hành động.

Một số lớn các dân biểu mới có thể coi là thuộc khuynh hướng độc lập. Đó là những người không đảng phái, các quân nhân ra tranh cử, các tỷ phú... Nhưng theo kinh nghiệm của Hạ viện cũ, đa số các dân biểu độc lập sẽ ngã về phía chính quyền khi có sự vận động. Một phần vì họ không có lập trường rõ rệt, dễ bỏ phiếu theo quyền lợi tức thời. Một phần họ là những người thân chính quyền nhưng không muốn đeo nhãn hiệu đó.

Trong số các nhóm tranh cử kỳ này một đảng chính trị đã thành công đáng kể là Phong trào Quốc gia Cáp Tiến. Trong số Đời này GS Ng. ngọc Huy, lTK của Phong trào QGCT công nhận sự thắng cử của đảng ông. Có thể nhóm QGCT này cũng lập được một khối trong Hạ viện Mới nếu lôi cuốn được một số dân biểu khác độc lập thật sự.

Ngoài ra, có những đảng phái đã thất bại nặng nề. Điều hình lực lượng Đại Đoàn Kết, từ chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký đều thất cử. Trong đó có 3 vị cựu nghị sĩ, và lại thất cử ngay tại

các «chiến khu» của mình. Đó cũng là trường hợp của đảng Đại Việt Cách Mạng, Hà thúc Ký, ở vài tỉnh miền Trung và miền Tây. Trong khi đó thì chủ tịch lực lượng Tự Do Dân Chủ thất cử ở Kiến Hòa (ông Nguyễn Văn Hướng cựu TTK phủ Tổng thống)

Cuộc bầu cử vừa qua đã thành cuộc trắc nghiệm về khả năng của một số đảng phái.

Và đó cũng là cuộc trắc nghiệm của thế lực đồng tiền.

Trong quốc hội sắp tới sẽ có một Khối Tỷ Phú, toàn những nhà giàu nhất nước. Đó là các ông Nguyễn Văn Đời, (Kiên Giang) DS Nguyễn Thị Hai (Long An) DS Đào Hữu Giao (Bình Tuy) hai chị em OPV, DS Trương Thị Bích Diệp (Chương Thiện) và ông Trương như Thiêm (Darlac). Các tỷ phú trên hầu như đều ủng hộ chính quyền và ngược lại, được chính quyền ủng hộ; và họ cũng đều không ngoan đù ứng cử ở các tỉnh xa thủ đô.

Cũng có các tỷ phú bị thất cử như BS Tin, Trần quý Phong và Hoàng kim Lân. Hai vị trên thất cử ở Saigon, Gia Định, còn Hoàng kim Lân thì dụng phải ứng cử viên của chính quyền quá nặng ký! Trong khi nghe kết quả ở trung tâm Thông tin Bầu cử, một ký giả đã nói đùa: «ông Tin, ông Phong, ông Lân rớt dài thi ta sẽ mất niềm tin vào chế độ từ ban nay! May có bà Hai, bà Bích Diệp cứu vãn niềm tin của chúng ta!»

### Ai sẽ làm chủ tịch?

Kỹ nghệ cờ bích ở xứ ta đang mờ mang, vì vậy ngay sau khi có kết quả sơ khởi của Hạ viện, người ta đã đánh cá coi ai sẽ làm chủ tịch.

Các ứng viên được nhắc tới là:

- DB cựu chủ tịch Nguyễn Bá Lương
- DB cựu trung tướng Trần Văn Đôn
- DB cựu phó thủ tướng Trần Văn Tuyên.

Cụ Lương được nêu tên vì làm chủ tịch là mong chờ của chàng giống như trước kia cự sống bằng nghề công chức Bưu điện vậy.

Ông Trần Văn Tuyên được nhắc tới vì uy tín của một chính khách, một nhà cách mạng dày kinh nghiệm.

Ông Trần Văn Đôn, được nhắc tới vì ông là một vị Tướng lãnh thường đóng vai trò trung gian giữa 3 ông trung Thiệu, Kỳ, Minh.

Theo kinh nghiệm bốn năm của H.V nhiệm kỳ I thì theo lối đầu phiếu 2 vòng, cuối cùng phe chính quyền sẽ thắng trong việc giành chức chủ tịch. Vòng đầu có thể không một ứng viên nào hội đủ quát nữa số phiếu ủng hộ. Vòng 2 chỉ còn hai ứng viên nhiều phiếu nhất thì phe lưng chừng sẽ ngã về một trong 2 phe, mà thông thường họ ngã về phe chính quyền.

Mặt khác các dân biểu lưỡng chứng cũng không dám ủng hộ một chủ tịch có mâu thuẫn phai rõ rệt, có lập trường chống chính quyền rõ rệt, hay có tư cách riêng xuất sắc cho nên nếu phe thân

chính quyền đưa một ứng cử viên lơ mơ, vô tội và, thì ứng viên đó cũng dễ thắng.

Có lẽ trong Hạ viện mới này phe chính quyền sẽ không đưa ông Ng, bà Lương ra nữa, vì những tai tiếng cũ, Họ sẽ tìm một người còn mới mẻ hơn có uy tín hơn để quần chúng có cảm tình hơn. Người đó là ai, thực sự không quan trọng

Phe đối lập kỳ này đông hơn và có lẽ sẽ kỷ luật hơn, nhưng họ khó đủ số phiếu để ủng hộ một chủ tịch Hạ viện thuộc khối đối lập.

Vì vậy, những nhận vật độc lập như LS Trần Văn Tuyên, cựu nghị sĩ Trần Văn Đôn, nếu liên kết được một phe và thu hút được một phe và thu hút được sự ủng hộ của các dân biểu lưỡng chứng bằng uy tín cá nhân, cũng có hy vọng đặc cử chủ tịch.

Tóm lại 3 ứng cử viên chủ tịch có hy vọng nhất, theo thứ tự là :

- 1) Ông Võ Danh (dự phe chính quyền chọn)
- 2) Ông Trần Văn Đôn
- 3) Ông Trần Văn Tuyên.

Trong hai chức phó chủ tịch thề nào cũng lợi một vào phe đối lập, mà BS Hồ Văn Minh là ứng viên có triển vọng nhất.

Chức phó chủ tịch thứ hai chắc sẽ là một đại tá trung tá nào đó vì cựu quân nhân chiếm một tỷ số rất cao trong Hạ viện mới này.

### Hạ Viện mới, Chánh phủ và Đối Lập

Trong trường hợp Tổng thống tương lai của chúng ta là Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Minh hay Nguyễn Văn Huyền, thì cũng không có vị nào có hy vọng nắm được đa số để kiểm soát quốc hội. Thượng nghị viện chứng tỏ được sự độc lập với hành pháp. Nay Hạ nghị Viện cũng không có phe nào nắm đủ đa số để khống chế các phe khác.

Như vậy bất cứ nhân vật nào nắm quyền Hành Pháp, cũng khó hy vọng có một quốc hội dễ vận động như trước đây.

Tuy nhiên, vị Tổng thống tương lai sẽ có thể thành công trong việc đưa ra các dự luật như luật ngân sách chẳng hạn của hành pháp, nhờ vào quyền phúc nghị. Khi Tổng thống phúc nghị thì lưỡng viện quốc hội khó đạt đủ 2 phần 3 để bác bỏ. Đó là mục tiêu cực của Hành Pháp trong tương lai.

Một hiện tượng mới trong cuộc bầu cử Hạ nghị Viện năm nay cũng như cuộc bầu cử bán phần Thượng Viện năm 1970, là sự tham gia tích cực của khối Án Quang.

Sau biến cố miền Trung 1966, khối Phật tử đồng đạo theo lệnh chùa Án Quang đã tự coi như đứng ngoài chế độ. Việc đặc cử của LD Hoa Sen năm 70 và của các dân biểu Án Quang năm nay đã đương nhiên ghép khối Án Quang vào trong khuôn khổ pháp lý và chánh trị của chế độ. Như vậy, điều mà

chúng ta mong mỏi là xây dựng một «khối đối lập có trách nhiệm» với một «khối chánh quyền có tư cách» đã tiến được bước lớn.

### Tiến hay lùi?

Bây giờ còn quá sớm để tiên đoán rằng Hạ nghị Viện mới sẽ sáng giá hơn Viện cũ. Dù sao trong lúc khởi đầu một giai đoạn mới, lòng người còn phản kháng như trong huân tráng mặt, dân chúng cũng đặt nhiều hy vọng vào tân hạ viện.

Báo chí có những nhận xét khác nhau.

Những báo đối lập (Bút Thép, Tin Sáng, Điện Tín) thì mô tả là phe đối lập thắng lớn, dù bị gian lận.

Báo chí ngoại quốc thì nhận xét phe thâu chánh phủ chiếm đa số quyết định trong Hạ viện mới.

Có nhật báo tỏ ý lo ngại về sự thắng thế của cả hai phe. Từ Chính Luận viết : «Trong thành phần đặc cử, hoặc của chánh quyền, hoặc của đối lập, khả năng hay mức độ của ứng cử viên không phải là yếu tố quyết định... đây chỉ là sự sắp xếp theo phe phái chứ không phải là quyền lợi quốc gia.., bởi quyền lợi phe phái là yếu tố chính, nên các tai tiếng xấu liên hệ tới tư cách cá nhân dù trầm trọng vẫn được thông qua» (31-8-71).

Nhận xét trên có thể hơi bị quan. Dù 2 phe chính quyền và đối lập có thể mủ quang về quyền lợi phe phái, nhưng ngoài nại họ đều nhau danh quyền lợi quốc gia. Khi trình độ ý thức chánh trị của dân chúng đã cao, thì họ cũng không long lanh đổi dàn mãi được. Hai khối trên từ nay đến năm 1975 sẽ bắt buộc phải kết lại thành hai đối cực rõ rệt, theo qui luật đấu tranh dân chủ tại nghị trường, và do trình độ dân chúng đòi hỏi.

Dù thế nào, khi nhận xét về Hạ Viện mới, chúng ta cũng không thể dùng nhãn quan tĩnh mà phải theo cái nhìn động. Hạ Viện mới sẽ thành hình trong khung cảnh một nước Việt Nam đang chiến tranh, cuộc chiến tranh đang chuyển từ quân sự sang chính trị, và nước Việt Nam đương chiến đó nằm trong một giai đoạn mà tình hình quốc tế đang đầy biến chuyển, các «đế quốc» đang chia lại các vùng ảnh hưởng.

Trong cơn biến chuyển đó, các thế lực chánh trị trong nước đều thay đổi, người dân thay đổi và các dân biểu cũng sẽ thay đổi.

Điều trước mong là các dân biểu đã đặc cử, dù bằng uy tín, thế lực hay tiền tài, dù thẳng thắn hay bị tố gian lận, hãy làm nhiệm vụ thê nào để xây dựng tương lai chánh trị của chính họ đã. Giống như luật sư Trần Văn Tuyên bỗ sau khi đặc cử : «Xin lãnh trách nhiệm!»

Bốn năm sau, người dân có thể sẽ quên các dân biểu vào Hạ viện bằng cửa nào, nhưng sẽ nhớ các hành động, cùi cưa, lời nói của các ông.

### VƯƠNG HỮU BỘT



### GIA NÔ BỊ CHỦ MẮNG!

Cha đầu tinh & Bé Lợt » dốt quá  
Làm với ăn mất cả già phong  
Nhưng răng kín đáo bên trong  
Thế mà rót cuộc lộn sòng hết tròn  
Bảo gian lận phải khôn phai khéo  
Khi lọc lừa, lắt léo phải tinh  
Phai đít cho đúng chương trình  
Phai tuân chỉ thị hết mình mới ngoan!  
Đã dạy kỹ, dốt hoài vẫn đót  
Quân oô biến đáng lật hết lon  
Về đây năm xấp ăn đòn  
Đi sai chính sách hết còn khoe khoang!  
Trăng trọn quá cả lòng đều biết  
Hắn chủ mày muốn «giết» tông tông?  
Nhưng điều dạy dở tốn công  
Mấy lần học tập vẫn không hiểu gì!  
Mẹc ! Mẹc ! Mẹc ! Chết đi cho rách  
Bao tiếng tăm ông lanh tuốt mo!  
Bây tôi như cái... con bồ  
Ai đời gian lận lại thù cả đuôi!  
Cứ lộ liễu mà chơi đau đớn  
Lại thêm trò ngang ngược, khò tao!  
Trước kia khâu lệnh thế nào  
Bây giờ lộ tẩy ồn ào, sướng chưa!  
Ông cách chúc đuổi về cũng đáng  
Dám bảo hoàng, hào nhoáng hơn vua  
Gia nô thì cũng vừa vừa  
Chấp hành hăng quá khiển b'a hết linh  
Bệnh ngu, lấy điểm hết mình!

### TÚ KẾU



## KHA TRẦN ÁC

### Ức hộc máu

Trong số hơn 20 ứng cử viên Đời đã giới thiệu, 10 người đã trúng cử là các ông Trần V. Tuyền, Hồ Văn Minh, Ngô Trọng Hiếu, Đặng Văn Tiếp, Trần Văn An, Võ Long Triều, Nay Lo, Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Hòa. Chỗ đẻ nhất là tất cả bồ ruột của Đời, được Đời không những không ủng hộ suông, mà còn ủng hộ thiết thực bằng tiền bạc, đều rót dài. Lý do giản dị là họ nghèo quá, nên mới cần tới sự giúp đỡ của Đời mà sự giúp đỡ của Đời thì chỉ có tính cách tượng trưng, muối bỏ bể, không nước me gì. Các quan sát viên đều nhận định trong cuộc bầu cử vừa qua, cái mức chí tiêu tối thiểu về cuộc vận động để có thể trúng cử là 5 triệu đồng. Không có ứng cử viên nào chỉ dưới 5 triệu đồng, mà có thể nuôi hy vọng trúng cử. Còn các bồ ruột của Đời thì xoay sở chót trán cũng chỉ có vài trăm ngàn. Vậy mà Đoàn Kinh đã về thứ sáu ở Đà thành, suýt trúng cử. Dương Kiền về thứ ba ở Nhà Trang chỉ thua người trúng cử vài trăm phiếu.

Trong một số Đời trước đây, Đầu Gối đã viết «Nếu những người trẻ có tâm huyết như Nguyễn Vũ, Dương Kiền không trúng cử thì không những Nguyễn Vũ ức hộc máu mà Đầu Gối cũng ức hộc máu». Nguyễn Vũ đã về thứ sau, cũng chỉ thua người đặc cử mấy trăm phiếu. Nguyễn Vũ, sau khi thất cử viết cho Đầu Gối những giòng tâm sự dưới đây:

Tôi mong ông tin tôi. Một chiến sĩ trẻ vừa đúng tuổi 30. Kẻ đã tuyên hứa cùng đất trời và hồn thiêng sông núi «sẽ tự sát ngay tại kỳ dài Nghĩa Trang Quân Đội nếu

phản bội hồn ma bạn bè và Quốc Tổ».

Tôi sẽ nhớ những thiện cảm của ông và quý báo đã dành cho tôi. Cũng như những khích lệ, an ủi mà đặc giả bốn phương gửi về, sau khi đọc bài phỏng vấn của anh Long trên báo ĐỜI.

Tuy nhiên, việc đầu tiên tôi phải nói ở lá thư này không phải là điều đáng buồn cho chế độ miền Nam kề trên, mà là những lời cảm ơn chân thành của tôi với riêng ông, cùng toàn bộ biên tập tuần báo ĐỜI như các anh Uyên Thảo, Vương Hữu Bật, Hợp Long... Bài «Nói chuyện với đầu gối» của ông tuần vừa qua, cái mức chí tiêu tối thiểu về cuộc vận động để có thể trúng cử là 5 triệu đồng, không có ứng cử viên nào chỉ dưới 5 triệu đồng, mà có thể nuôi hy vọng trúng cử. Còn các bồ ruột của Đời thì xoay sở chót trán cũng chỉ có vài trăm ngàn. Vậy mà Đoàn Kinh đã về thứ sáu ở Đà thành, suýt trúng cử. Dương Kiền về thứ ba ở Nhà Trang chỉ thua người trúng cử vài trăm phiếu.

Nay kính  
NGUYỄN VŨ

Nguyễn Vũ không ức hộc máu. Nhưng riêng Đầu Gối thì quả tinh ức hộc máu. Tôi chủ nhật 29.8, Đầu Gối nằm đợi anh Hà thượng Nhân, từ Pleiku gọi điện thoại về. Mãi tới 12 giờ đêm, anh mới cho biết anh dẫn đầu ở thị xã, nhưng ở các thùng phiếu quân đội, nơi anh hy vọng sẽ dẫn đầu, thì anh về gần bét vì sự phản thùng của một vài tên khốn nạn, bè ngoài thi hứa ủng hộ anh, nhưng bèn trong đã đớp tiền của đối phương.. Anh cười hồn nhiên, kết thúc cuộc điện đàm: «Hồng me nó rồi. Tôi bỏ các thùng phiếu, về đây, đang đánh cờ cùng Hùng. Thời anh ngủ đi, đừng ức nữa...»

Hà thượng Nhân có thể bình thản đánh cờ, nhưng Đầu Gối vốn nóng nảy, bồng bột như con nít suốt đêm mất ngủ vì bạn nguyên rủa mấy tên phản bội!

Nhưng Đầu Gối cũng chưa ức hộc máu bằng đồng bào Huế, được cái vinh quang chào mừng nữ dân biển Kiều mộng Thu, người dân bà có lòng nách dài một thước, làm người đại diện thêm một hạn kỷ bốn năm, trong khi Bửu Tôn, một Phật tử đã xả thân vì Phật giáo, được toàn thể đồng bào Huế thương yêu, thì không những đi đương mà còn bị hành hung tàn nhẫn, vì đám nó lá da Kiều mộng Thu.

Viết về sự đặc cử vể vang của họ Kiều, báo Chính Luận đã giới thiệu Kiều mộng Thu là «tin đồn khai ái» của thầy Thich Trí Quang. Có lẽ Chính Luận lầm, vì nàng Kiều là tin đồn khai ái của tất cả các thầy ngoại trừ thầy Trí Quang. thầy Trí Quang bị bệnh tuyền kinh niên, hết ngó ngoác từ lâu, có muốn «ái» một cái, cũng không «ái» nổi thì nàng Kiều còn khai «ái» cái khô nào?

Ông Sắc, chồng hờ của nàng Kiều, cũng ra ứng cử nhưng thất cử một cách thảm bại. Ông qua là người không thực thoi, không tri kỷ, tri bỉ. Ông chỉ có cái cù đầu, làm gì có là da như vợ bé của ông, mà cũng đòi ứng cử? Trọng Tú biện nay làm nghề nuôi chó dực, cho đi «tơ» gây giống, kiêm tiền, dã so sánh chó dực với đàn ông, để ngâm ngùi thấy rằng con chó dực, con heo dực mồ, lòn đít, tài mang được tiền về cho chủ nó, trong khi người đàn ông cũng thuộc loại dực rựa mồ, lòn đít, thì phải trả tiền, một cách nhục nhã, còn người dân bà mỗi lần đi tơ, thì không những được «khoái» mà còn được đùi thử, đặc biệt là được làm dân biểu,

Người trúng cử oanh liệt nhất là người về đầu ở đơn vị I Đà Thành: đó là ông «nhà lầu» Hồ ngọc Cử. Dưới đây là một trong những thành tích oanh liệt của dân

biểu Hồ ngọc Cử: Năm 1967 ông ứng cử dân biểu: ông thường xuyên van một đoạn dài một bài xã luận của báo Sóng đưa vào «tuyên ngôn» của ông gửi quốc dân đồng bào. «Nguyên văn», không thêm không bớt 1 chữ nào! Khi ông đặc cử, báo Sóng có lên tiếng, yêu cầu ô trả tiền nhuận bút khúc tuyên ngôn này, nhưng ông lờ giả điếc, không thèm trả lời. Kỳ này, không hiểu ông có xài đoạn văn của báo Sóng để viết truyền đơn nữa không. Nếu có, mong rằng phen này ông đừng quên tác giả bài văn đã vẽ mày, vẽ mặt cho ông.

Tóm lại, đối với cuộc bầu cử mà Đại sứ Anh gọi là cuộc bầu cử đáng yêu (a lovely election) cảm tưởng chung của Đầu Gối là: với sự tái đặc cử của những dân biểu dở dày, về phía đổi lập cũng như về phía hành hành pháp, chúng ta có quyền hy vọng Tân Hạ viện sẽ dở dày thêm một bức. Trong Hạ viện mới, nhiều nhất là có 51 pháo tử có tâm huyệt, còn hầu hết là những phần tử đầu cơ, lọt vào Hạ viện vì thế lực của tiền, của phe nhóm, ban giao chính quyền v.v.. Mục tiêu tranh đài (.) đầu tiên của bọn này là tìm cách thu về số tiền không lồ đã bỏ ra tranh cử.

### Sóng Thần

Sóng Thần đang chuẩn bị gắt gao để ra mắt vào khoảng từ 15 đến 25 tháng này. Sóng Thần nhất định «ở một kỷ nguyên mới trong làng báo sa đọa, lạc hậu hiện tại. Đặc biệt về kỹ thuật, Sóng Thần sẽ in máy rotative chạy một lúc 12 trang hai màu, mỗi giờ in được 25 ngàn tờ báo, do đó riêng về phương diện thông tin, S. THẦN sẽ nhanh chóng hơn các báo khác. Còn về nội dung thì khỏi phải nói. Sóng Thần là tờ báo có lập trường tranh

đấu õ rệt, đưa ra một giải pháp hòa bình không úp mở. Cả Tổng thống Thiệu lẫn phó Tổng thống Kỳ sẽ là cộng tác viên của Sóng Thần, vì Sóng Thần, vừa viết thư mời hai vị lãnh đạo viết hồi ký cho Sóng Thần, với giá tiền nhuận bút rất cao. Hồi ký của T.T. Thiệu sẽ lấy nhau để là: «Bốn năm lâm đạo đất nước» Còn Hồi ký của PTT Kỳ thì lấy tên là: «Bốn năm ngồi chơi sỏi nước», Dưới đây là nguyên văn lá thư, mà Chu Tử đại diện nhóm Chủ trương báo Sóng Thần đã gửi ông Thiệu ông Kỳ.

**Dòng kính gửi Tổng Thống VNCH  
Phó Tổng Thống VVCH  
Thưa nhì vị,**

**Nhiệm kỳ Tổng Thống và Phó Tổng thống 1967—1971 sắp chấm dứt. Trong bốn năm qua, nhì vị đã lãnh đạo gương mào quốc gia trong một giai đoạn mà ai cũng biết là khó khăn, gian khổ.**

**Tòa soạn báo Sóng Thần (sẽ ra mắt vào hạ tuần tháng 9), cũng như độc giả của chúng tôi đều mong mỏi được hiểu rõ quí vị, hiểu rõ những nỗi khó khăn và những cố gắng của quí vị để thông cảm hơn với các nhà lãnh đạo quốc gia.**

**Vì vậy chúng tôi xin kính gửi thư này, mong được quí vị viết cho một thiên hồi ký về giai đoạn 4 năm lãnh đạo vừa qua, để báo Sóng Thần được phép đăng tải.**

**Chúng tôi hy vọng nhì vị sẽ vui lòng chấp thuận lời thỉnh cầu của chúng tôi.**

**Những thiên hồi ký này, khi được đăng tải, sẽ là những phương tiện tốt nhất để tạo niềm cảm thông giữa các nhà lãnh đạo và quốc dân.**

**Nhật Báo Sóng Thần mong sớm nhận được câu trả lời của Tổng Thống và Phó Tổng Thống.**

**Trân trọng cảm ơn  
Chủ Biên  
CHU TỬ**

### NHẮN TIN :

Nhà văn NGUYỄN VŨ. Mời đến tòa soạn lấy thư của độc giả.

**ĐỜI số 100**  
**Số ĐẶC BIỆT với tất cả các khuôn mặt đã từng xuất hiện trong 100 số báo ĐỜI**

# HUYỀN THOẠI TÙY BÚT

## CẠC SÝ



### Một đòn binh không chịu đầu hàng

Nhân dân thế giới có lần được nghe huyền thoại một đòn binh không chịu đầu hàng. Kè rằng :

Bộ binh HK đòn bom đó được lệnh ngâm tẩm rất bí mật, rất yên lặng kéo đến bất ngờ bùa vây 1 đòn địch. Đúng giờ H cuộc bùa vây hoàn tất. Một hỏa pháo màu vàng lồng lộng bắn lên làm hiệu, đồng thời từ bốn mặt bộ binh Mỹ tuồn tú rót vào thành địch 6000 quả đạn 105 ly. Sau đó mọi trực thăng bay ngay trong khoảng nội thành địch ở một cao độ an toàn hổ hào địch nếu kéo cờ trắng đầu hàng sẽ được bảo toàn tính mạng.

Người Mỹ làm cái gì cũng đều có kế hoạch và kế hoạch nào cũng được tính trên máy điện tử nên chả đảo không thể từ được. Mỗi kế hoạch một khi đã được máy điện tử cho đáp số là các dữ kiện của đáp số được đem thực hiện cũng... như máy. Và đây tin tưởng !

Đòn địch với 1 diện tích ngắn ấy, với số quân đòn trú phòng định tối đa là bao nhiêu, với số đòn đao phỏng định tối đa là bao nhiêu... với các dữ kiện đó, máy toán điện tử cho đáp số là phải bắt vào đòn địch ngàn nhiều đạn 105 ly, để bắt ép địch phải đầu hàng. Quả đạn 105 ly thứ 6000 đúng vùa rời xong vào đòn địch, tiếng hổ hào địch vang hấy đầu hàng ! của trực thăng trên cao cũng vừa dứt, một hỏa pháo được bắn lên súng rực như ban ngày. Không thấy một lá cờ trắng nào kéo lên !

Bốn cấp chỉ huy ở bốn mặt bao vây đòn bao cáo tình hình về bộ tham mưu. Tại bộ tham mưu tất nhiên có sẵn máy điện tử. Các dữ kiện về quân số địch, và số địa đạo trong đòn được ước lượng lại (dữ kiện về diện tích đòn thi y nguyên là việc dĩ nhiên). Lần này với các dữ kiện mới, máy điện tử ra chỉ thị phải rút vào đòn địch 12.000 trái đạn 122 ly.

Khi trái đạn thứ 12.000 vừa dứt (người Mỹ đương quyết không bắn thừa hay thiếu một trái), chiếc trực thăng bay tới hô giục hãy kéo cờ trắng đầu hàng để bắc toàn mạng sống. Trời đã rạng đông,

tuy nhiên theo kế hoạch đã định, một hỏa chầu vẫn được bùa lên. Ánh sáng nhân tạo hòa hợp với ánh sáng thiên nhiên : đòn địch vẫn ganh im bặt, không chịu kéo cờ trắng đầu hàng.

Dữ kiện và quân số địch, về số lượng địa đạo và thêm ca chiều sâu của địa đạo cũng được ước lượng lại lần nữa. Máy điện tử lần này day phải dừng đến pháo tài bay B52.

Thế là cả bốn đạo binh Mỹ được lệnh rút lui ra xa, tháo xa đòn địch. Một lá sau từ mãi trên chín tảng mây chỉ nghe thấy tiếng động cơ vang động đều đều phi cơ không nhìn thấy nhưng bom rơi trút xuống đều rất trúng đích (tính bằng máy điện tử mà), bom nổ như tiếng gầm của hổ tràn ngọn núi lửa phun cùng mồi lửa. Cả một vùng rừng núi quanh đòn lao da, tướng như con tàu say sóng B52 đó, chiếc trực thăng bay trở lại, lại hổ hào địch hấy kéo cờ trắng đầu hàng.

Đi dưới ánh mặt trời chói lọi lên cao gấp hai ngón tay đòn địch vẫn im lặng ganh. Cảnh đòn bị oanh tạc càng đỏ nát, vẻ im lặng chát lì càng đượm vẻ khêu hùng thách thức. Phai có thám thính tới chụp không ảnh thấy rau sao vụ oanh tạc, trên các vị trí địa đạo vẫn còn nhiều hình ảnh binh sĩ địch quằn nambi theo thế ngang bắn rái nghiêm cầm. Như vậy quả thực là địch quân muôn thi gan với hỏa lực Mỹ và lính Mỹ vẫn chưa thè xung phong tiến chiếm đòn được.

Không phải bộ binh Mỹ nhất, nhưng vì đã từ lâu Mỹ để ra hai nguyên tắc. Một là chỉ dùng lính khinh khí cỡ bụi, cũng chỉ là 1 khối vỏ tri do bàn tay người bấm nút. Trái bom vỏ tri đó khi nổ có thể làm hé hàng chục vạn người mà không tự biết.

Con ngọn lửa của Thích Quang Đức trước đây và ngọn lửa của Trần Việt Nghĩa gần đây là những trái bom sống tự mình quyết định lấy thân mình làm bom. «Minh» và «bom minh» tuy hai mà là một nên tự mình chuyên chở «bom minh», tự mình tự xưng là bom minh, tự mình quét lửa châm «bom minh». Khi được tạm cứu trong hầm hối Trần Việt Nghĩa còn xác nhận lại một lần tối hậu ý chí tự thiêu của mình để cảnh tỉnh hàng lãnh đạo quốc gia đừng chia rẽ, đừng chống đối nhau làm tan nát hàng ngũ quốc gia nữa.

Chúng ta vừa so sánh giá trị một trái mìn với mìn không nguyên tử cỡ mini.

Thế là bốn đội quân bao vây lại được lệnh rút lui thật xa, tháo xa hơn trước, mỗi binh sĩ Mỹ được lệnh từ khắc tẩy đào một hố cá nhân dày nắp chỉ lèo miệng hố để tránh tia phóng xạ (tuy là bom nguyên tử mini nhưng tia phóng xạ cũng nguy hiểm lắm).

Hai giờ sau một phản lực cơ đặc biệt tới thả rớt chính xác một trái bom nguyên tử mini vào chính giữa đòn địch. Kể đó thêm hai đợt B52 tới dội bom như thường lệ để nguy trang. (Vì làm một siêu cường nên nước Mỹ không muốn mang tiếng là đã sử dụng bom hạch tan ở trường hợp tương tự.) Lần này thì khỏi phải cần trực thăng hổ hào đầu hàng, đòn địch quân trong ngọn hố bom mini tiêu diệt rồi. Từ bốn ngả bộ binh Mỹ rầm rộ tiến tới xông thẳng vào chiếm lãnh đòn.

Chỉ một phút sau những người lính Mỹ đầu tiên tiến vào đòn chiếm ngay cơ sự.

Mưu Gia Cát xưa ; thêm bít nhung rút quân. Nay thì địch đào thêm công sự nhưng rút quân. Với kỹ thuật tàn tiễn địch còn hơn Gia Cát ở điểm là chở vào đòn rất nhiều hình nộm bằng chất plastic trông như một khúc cây sơn phết như hình một người ở thế chuẩn bị ném bắn. Vì tròn như một khúc cây nên hình nêu bị đạn trúng tan thành không nói làm gì, nhưng nếu chỉ bị súc ép tung lên rồi rơi xuống thì lan tỏa đều rực rỡ giờ được hình người ở thế chuẩn bị ném bắn. Vì vậy bộ tham mưu Mỹ khi xem không ảnh mới nhảm. Cả một cuộc bao vây được máy điện tử hoạch định chu đáo, cuộc tấn công leo thang cũng rất chu đáo từ pháo kích 105ly, qua 122ly, qua B52 oanh tạc và sau chốt bom nguyên tử mini với bom của B52 ngực trang, thao ôi chỉ để bộ binh Mỹ kết thúc cuộc hành quân tiến chiếm một đòn địch, bộ trống Đau thật !

### Từ huyền thoại thả bom nguyên tử tiến chiếm một đòn không người đến ngọn lửa

Trần Việt Nghĩa

Nói rất vắn tắt : một trái bom dù là trái bom khinh khí cỡ bụi, cũng chỉ là 1 khối vỏ tri do bàn tay người bấm nút. Trái bom vỏ tri đó khi nổ có thể làm hé hàng chục vạn người mà không tự biết.

Con ngọn lửa của Thích Quang Đức trước đây và ngọn lửa của Trần Việt Nghĩa gần đây là những trái bom sống tự mình quyết định lấy thân mình làm bom. «Minh» và «bom minh» tuy hai mà là một nên tự mình chuyên chở «bom minh», tự mình tự xưng là bom minh, tự mình quét lửa châm «bom minh». Khi được tạm cứu trong hầm hối Trần Việt Nghĩa còn xác nhận lại một lần tối hậu ý chí tự thiêu của mình để cảnh tỉnh hàng lãnh đạo quốc gia đừng chia rẽ, đừng chống đối nhau làm tan nát hàng ngũ quốc gia nữa.

Chúng ta vừa so sánh giá trị một trái mìn với mìn không nguyên tử cỡ mini.

Giữa «trái-bom-sống-tự-thiêu» với «trái-bom-dễ-vật-hạch-tàn», giờ đây hãy đặt niềm một câu hỏi vào chiều sâu : Liệu «trái-bom-sống-tự-thiêu» Trần Việt

Nghĩa có thật đã cảnh tỉnh làm phải 1 tâm hồn không con lương tri ? Như hỏa lực Mỹ trong huyền thoại trên tấn công làm vào một đòn địch..không người. Nếu bom nguyên tử Mỹ đã làm trò cười cho địch quân trong huyền thoại trên, thi liệu ngọn lửa T.V Nghĩa có thành trò cười cho những tâm hồn chai li vắng bóng lương tri ? Ai cũng thấy là không, trầm lẩn không, ngao lẩn không. Ngọn lửa Trần viết Nghĩa thấp leen tiếp tết nguồn sáng lương tri cho toàn dân, thấp sảng niềm tin cho khắp nước, giúp cho mọi người, kể cả những người đã trót bị quan nhặt, hiểu rằng qua thực tiễn nòng của dân tộc này còn nhiều, nhiều lắm. Ngọn đuốc Trần viết Nghĩa đã dùng và linh dung như vậy đó. Ngọn lửa Trần viết Nghĩa bắt leen nêu không đánh thức lương tri được một người — nhưng đã sôi sáng lương tri cho toàn dân.

Toàn dân quý hay một ông lớn quý ? Ngọn lửa Trần viết Nghĩa thấp leen, mà Dinh vẫn lối oan, nhưng loạn dây non sông của tiền nhân để lại nhuộm màu bát khuất truyền thống của dân tộc. Dinh quý hay toàn dây non sông giam vóc của cha ông quý ?

### Một điểm son

Chương trình T.V của bang tân số 9 Saigon tuần này ghi được một điểm son, đó là cuộc giải phẫu tim tại Việt Nam. Chuyên viên T.V đã thành công trong việc ghi nhận mọi khía cạnh thiên nan van nan của cuộc giải phẫu của các bác sĩ và y tá Việt Nam. Những vùng tràn, những đôi mắt vừa sang lảng vừa trầm tĩnh vừa suy tư, những bàn tay vừa cẩn mẫn tinh tế vừa nhịp nhàng thông minh. Xướng ngôn viên T.V giới thiệu đây là cuộc giải phẫu tim do bác sĩ Cao làm trưởng toàn với hai bác sĩ trẻ khác phụ tá không kể một số nữ y tá chuyên viên khác. Những khuôn mặt khăn bit kin, từ mũi trờ xuống, những bàn tay deo găng, những bông áo trắng cao quý những đồ giải phẫu anh kẽm sáng loáng tinh khôi được nhịp nhàng chuyển tới, tiếng tick tac và sự chuyên nghiệp tuyệt vời của kim đồng hồ. Ông kinh T.V. đã theo dõi cuộc giải phẫu từ phút đầu đến phút cuối. Cuộc giải phẫu thành công, mọi người bỗ khán che kín miệng và mũi ra, khuôn mặt bác sĩ Cao trưởng toàn biến từ điềm đạm, khuôn mặt hai bác sĩ phụ tá sáng sủa, trẻ mảng ngồi ánh thông minh, khuôn mặt những cô nữ y tá mỗi người một vẻ cũng đẹp và trẻ mảng trông những người đó mà cảm thấy ánh trai Trần Việt Nghĩa đốt lên đã không tổng. T.V. Việt Nam hấy ngoại giao yêu cao liên đoàn các hãng T.V. thế giới khi quay phim phóng sự chiến trường VN hấy trình bày kèm theo ngày những hoạt động tương tự để nhân dân thế giới hiểu rằng tại Việt Nam ngoài cuộc chiến do hai bên khốn nạn — Cộng sản Quốc tế rồi tư bản Quốc tế — nhập cảng vào, còn những cái gì khác thế.

Ước ao những tâm hồn cao đẹp ở các ngành văn hóa khác cũng được cố gắng ghi những điểm son tương tự và liên tiếp để chúng ta rửa mặt cho nhau.

CẠC SÝ

## HẠ VIỆN MỚI SẮP KHAI TRƯƠNG

# CHÀO MỪNG... LAI RAI

□  
THIỆN CẨM



### Chào mừng thầy, cô và các trò các trường tiểu học

Còn sói bầu cử HẠ VIỆN ĐÃ CẤT HẦU. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trong lịp này mà khung moi ốc tim, những lời hay ý đẹp để chào mừng vĩ phái (như 21 phát đại bác) hì quả là một sự thiếu sót đáng đánh đòn. Dĩ nhiên phải chào mừng các tân dân biếu đỡ nhờ âm công bầy đời hay nhờ phúc nhà vợ nên ngày nay mới có cơ hội để giương danh chiềng mặt với thiên hạ. Tiếp đến chào mừng các đương kim dân biều «phái» tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa để hy sinh gánh vác những trách nhiệm nặng nề vì dân vì nước. Cùng không quên chào mừng nhà nước đã tổ chức được cuộc bầu cử rất ứa long trọng, hào hùng thề theo ý nguyện của toàn dân và biều lộ rõ rệt tinh thần dân chủ, như thật. Bên ngoài mồm ca to lên rằng: «Chào mừng nền Cộng hòa VN. Chào mừng dân chủ.. mới».

Bát các giáo viên phụ trách các thùng phiếu thì quá dễ vì họ là công chức hạng bét, thấp cỏi bét miếng bát nạt được. Họ lại là những người có chút chữ nghĩa, nên giao cho việc ghi chép, cát phiếu, kiêm phiếu hoặc chỉ dẫn cho các cử tri thì rất yên trí. Thế là các giáo viên được hào hạnh làm bồn phận công dân tối ba lần: dạy

mừng những chuyên nho nhỏ. Trước hết là chào mừng thầy trò các trường tiểu học vì họ vừa thoát nạn. Bây giờ mỗi khi có dịp bầu cử là bồn phận công dân, phụ trách các thùng phiếu cũng lại là bồn phận công dân! Vì vậy không thể không gửi lời chào mừng các nam nữ giáo viên tiểu học.

Mừng thầy rồi lại phải mừng trò. Các cô cậu nhóc con nhân dịp này rất khoái tẩy, không phải như người lớn khoái vì được sống dưới một bầu trời bừa bộn những dân chủ, những tự do, mà khoái vì được nghỉ thả dàn. Tết nhất lễ lạc nghỉ đã thành. Pháo kích, xào trộn, biều tình, bối khóa nghỉ đã thành. Đây thỉnh thoảng tự dung dùng một cái nghỉ vài ba ngày, ở nhà bắt đẽ, chơi địch, đánh bông vụ thì còn gì sướng bằng.

Cho trẻ con ý thức dần dần bón phận công dân như vậy là hay lắm. Học nhiều hay học ít không quan trọng bằng chuyên bầu cử. Vả lại nước ta hầu hết chuyên về nông nghiệp, các công dân tương lai cũng chẳng cần học nhiều vẫn chương chữ nghĩa làm quai gi. Nói

đau xa, khỏi những bác sĩ, luật sư học giả vừa bị «đe» trong vụ bầu cử trong khi đó có những kẻ tên cũn đồi cũng chưa vở thế mà lại thắng lợi vò cùng vè vang.

### Chào mừng những ông bà cô cậu thất cử

Thôi xin quý vị đừng có buồn, thua keo này ta bày keo khác lo gì.

Mà cũng chả nên oán nhà nước đã trả trêu khéo bày ra trò chơi dân chủ này để mình phải vỗ cay. Cũng đừng trách người đã chẳng ra gì, kém minh đủ đường mà lại trúng cử.

Bản thân tôi quốc ôi cai dấu hiệu oai nghiêm biết bao nhiêu thế mà bây giờ dành phải khiêng nó về nhà riêng thay vì cho nó vò Nhà Hát Tây. Ngay ứng cử viên Lê Thành Trí mà chả bút báo Đời đã nhiều lần gọi đưa là Kissinger VN, chọn dấu hiệu trái bắp tưởng không gì chắc ăn hơn thế mà ai đã học đến bài học triết lý về chữ ngờ đâu! Ôi những suy tư về thành ngữ «Chắc ao như bắp», bắp phen này cũng đi đong lùn.

Trường hợp ông nghè tân thời Lê Thành Trí trượt vỏ cù uối không đau bằng trường hợp Vũ Văn Hải. Mất một cơ hội mà chạy long trọng bên cạnh mà Dụng rồi cho cả gia đình ra ở đó luôn gọi là tò long trung thành như thầy Tử Cống đối với Khổng Tử vậy.

Ứng cử viên số 37 Giáp v Thập, người anh hùng tay bành lầu thế nào mà ký này cũng lái số de, thật là một sự án hận lớn cho quốc dân ta. Àu có lẽ cũng do điếm triệu đà bao trước: Họ Giáp chọn dấu hiệu «ngón tay», không phải ngón tay để chỉ đường như các bảng hiệu lối xe mà dưới có lầu lục bài chử thiêng rết «Ngón tay vạch mặt chí tên», những phường bão nước những quân hại nỗi. Thế rồi không hiểu trời xui đất khiến làm sao tấm bích chương của ông Thập bị mưa làm rách, ngón tay vạch mặt chí tên kia lại chỉ dùng ngay vào mặt ông Thập! Giả sử ông Thập trùng con thiên hạ vẫn còn hơi ngán về cái tên ngón tay vạch mặt chí tên: «Vạch mặt chí tên». Giáp ván Thập còn bị áo khác mà tên nào cũng với tám hòn say sưa, lăn sả. Rict rồi họ trở thành chuyên viên ứng cử và tên một ngay đẹp trời nào đó mọi

như trước đây đã thách đố Ngô C. Đức đấu lý với minh đê nhớ đó mà nói tiếng (tiếng xấu hay tốt chưa cần bàn tới) và bày giờ ra ứng cử!

Ghi nhận 1 điều là các ván nhẫn ký giả ra tranh cử kỷ này hầu hết đều bị «nốc ao». Chuyện đó cũng dễ hiểu vì toàn những tay nhẹ ký cả, chứ được mấy người có súng có mỏ kiều Nhữ văn Uy! Hồng Dương, Hết Bằng... đi đong không có gì lạ. Mà ngay Hà thượng Nhân dù có được 10 người hỗ trợ tận tinh như Chu Tử chắc chắn cũng không thể nào địch nổi một mình Hồ Uyên với những chiếc Honda 2 bánh tung ra khắp nơi. Giá trị của đồng tiền rõ rệt như vậy thế mà nhiều người không chịu biết người biết mình cho 1 tí cứ nhơn nhơn đi thử thời vận một cách vu vơ thì là thật.

Với ván nhẫn ký giả, biết đâu tái ông thất mã chuyện thất cử chẳng là cái may. Ma lo gì, đời còn dài, tương lai còn rộng, hy vọng còn nhiều, đến như cụ Lương, cụ Huyền, cụ Hương đi đâu phải chóng gãy và có người xốc nách thế mà vẫn chịu khó ghé vai gánh vác giang sơn nữa là... Chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng ở tư thế «dấn thân», rapp tâm chuẩn bị ứng cử vào những kỳ tời, phải quan niệm tranh cử như 1 cái thú. 1 thứ đam mê, vì vậy từ mỗi lần bị «thut» là mỗi lần lại bắt đầu từ «chỗ bắt đầu», lại gồng mình lấy sức làm nước rút, lại tranh đua. Cái thú và cái giá trị không ở chỗ bắt gặp được cái mình muốn tìm kiếm mà chính là ở chỗ đang nỗ lực, đang ham hố trên đường tìm kiếm. Nó cũng giống như hạnh phúc ái tình vậy!

Cái đam mê tranh cử cũng chẳng khác đam mê cổ bạc, nhiều tiền đánh đổi to, ít tiền đánh có con ở đam nhỏ, nhưng giá nhẫn túi thi đánh chơi ăn bùng mũi bùng tai cũng hay, miễn là được đánh. Từ suy luận đó, chúng ta thấy có những đảng giáo sư đại học chử nghĩa dày bụng nhưng lại thích lẩn lội hết trauh cử Thủ tướng viễn đến HÀ VIỆN, bết mửa này đến mửa khác mà tên nào cũng với tám hòn say sưa, lăn sả. Rict rồi họ trở thành chuyên viên ứng cử và tên một ngay đẹp trời nào đó mọi

người có nghe tin họ ra tranh chức chủ tịch xã hay trưởng ấp thi xin cũng đừng lấy đó làm lạ. Cứ bồ họ sống trong thái độ lạc quan yêu đời như thế! Đất nước này kiếm được những khuôn mặt kiêu trên đâu phải dễ!

### Chào mừng danh thiếp của các UCV

Bơi trong đồng rác có thể nhặt ra nhiều thứ trông cũng hay hay. Ma thuộc đủ loại: vũ trụ có, thiên tạo có, nhân tạo có, động vật, thực vật, đồ dùng thật loạn xà ngau. Nào mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, ngựa, gà, cá, chim, trái thơm, bông sen, huệ, hồng, bụi tre, cuốn sách, kiến đeo mắt, chiếc quạt, đèn cây, cây dù, xe đạp, nhà lá, bếp lò, trái tim, bà già ôm mảnh đang bị đau rát. Đầu tháng 7 cũng không nhiều đến như thế. Tôi đã ghi đầy đủ các dấu hiệu của 1296 UCV-DB, xếp loại theo hệ thống và tam bản phân tích tóm tắt, nhưng cái nào cũng ở dưới mức trung bình, kỹ thuật quảng cáo tuyển trùm non nớt. Ý nghĩa lại hàn họ chả kiểm được cái nào sang giã, vì thế không cần ra đây sợ nhầm.

Còn những tấm danh thiếp được đặc biệt ra đời trong mùa bầu cử thi thật bắt hủ. Nếu một mai các trường đại học VN có mở thêm khoa «danh thiếp học» thì người phụ trách giảng dạy không nên quên trường hợp trên. Trước đây đọc trước phong của Trần H. Đạo tôi đã cho là dài. Thái sư thượng phụ Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Súy, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, nhưng danh thiếp của các UCV-DB lại con dài hoài nhieu. Vả Quế Đường Lê quí Đôn đời Lê, tác giả bộ Kiến Văn Tiểu Lục, ghi rằng ông đã thấy trên cái chuông chùa chùa Khánh Long, thuộc xã Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, có những dòng chữ khắc quạo chử người đầu chuông là thê như sau: «Nam Thiệu phong thứ sau (1346), Suy thành hiệp mưu thủ thành. Đức đổi công thần, Ninh Vũ quân Tiết độ Hoan Châu, Quận nội Quan sát xứ tri dâng xứ, Tri tiết Hoan châu, kiêm Thái an hai trấn cui quan

sự, hành Hoan châu Doãn, Đặc kiển khai phủ nghĩ, Đồng Tam ty Kiếm hiệu, Thái úy, Bình chương sự, Thượng trụ quốc Cung Tình công, đúc chuông này». Mọi kề có quan chức 1 người chưa chua liệt kê tên tuổi mà đọc đã muốn đứt hơi. Ấy thế mà cũng chưa dai b้าง danh thiếp của Lát cứ 1 UCV — DB nào.

Ngày xưa, có những danh thiếp vì chủ nô là người tầm thường nên phải ghi cả tên ông hàng xóm hay ông người làng vào để được thơm lây. Chẳng hạn :

— Nguyễn văn X, tức Tùng Lương, lang giêng Quận công Hoàng cao Khải.

— TRẦN VIẾT Y. Thái tử Thiếu bao Đóng các Đại học sĩ Nam Định Tông đốc Vũ tương công chí hương nhân (chỉ hương nhân nghĩa là người làng của ông)

Bây giờ nhiều danh thiếp của các UCV cũng lố bịch không kém là bao nhiêu. Ném danh thiếp vào các nhà, dù là nhà lạ, là 1 hình thức vận động ngầm. Bởi vậy không được dâng gì đến chuyện bầu bán kèo UCV khác đem đi ố cao và thay vì các vị đại sứ nhẹ bằng 2 ngón tay này không ai bao ai tự nhiên cho nó lên quá khổ bằng cả bàn tay. Có thể mọi dù ghi hết những thành tích, chức vụ hiện hạch từ trước xưa xưa của chủ nô kẽ cả những huy chương do vạn thư số may, may mắn. Cơ thể thi mọi người mới cung hiếu, nếu không đương sự vẫn trảm ura mai. Phai dùng 1 kính lúp thuật kỹ mòi đọc nỗi lòng làn da thiếp đó và đọc xong thấy au muôn thiếp luôn! Không bao giờ danh từ «đồng bào» lại có nghĩa thâm thiết như lúc này.

### Chào mừng các tôn giáo

Nhờ dịp bầu cử mà các thầy, các cha cũng có thêm được đồng ra đồng vô và nhất là đây được già nhà và Hộ viện để tranh đấu cho quyền lợi của tôn giáo mình. Thế là nhất đầu... cử mà trường tiểu Trung tá Nguyễn văn Bình em ruột đực cha Nguyễn văn Bình đã dâng cử về vang. Người chị em Kiều mong Thủ nhở đem chửi lồng son (?) cúng đường chư tăng nên đã được các thầy trong này ép các thầy ngoài nơ phát bồ đề tâm

sẽ vẫn xảy ra không thể nào tránh khỏi, nhưng xuất hiện dưới nhiều hình thức mới mẻ tinh vi hơn trước nhiều.

Riêng nói về chị Kiều, chị thật là người giang hồ lịch lâm. Ít ra ở khía cạnh xử thế tiếp vật này chị cũng tỏ ra hơn hẳn nhiều người. Chị trông đầu hiệu đổi bàn tay theo của chị nhẹ nhẹ nâng chim là rõ rõ. Ôi bàn tay! Ôi bàn tay 5 ngón! Chị Kiều bây giờ không để là đồ trên 10 đầu ngón tay nữa, là chị đem đầu voi chờ râu mát để dành, chị thô 10 ngón ay ra để... nâng chim. Thế là chị tháng cử oanh oanh liệt liệt. Chị quê ở Long An, đối với Huế chỉ là đất nguy cù thế mà ở đây đường đi nước bước của chị đã làm cho Bửu Tôn, người địa phương phải chờ với và lùi hẳn ra sau. Một khi đã nương tựa vào các thầy, đã được các thầy thương thì số dách rồi. Bởi thế câu «Phật tử không bằng Phật giáo đài» tưởng như vô nghĩa hóa lại rất có ý nghĩa.

Không hiểu đồng bào thị xã Huế và tỉnh Thừa Thiên suy tính ra sao khi lựa chọn những thứ «kèo cáp bà già» như anh Nghĩa và Kiều kia? Áp lực tôn giáo để nặng đến thế sao? Người ngụ cư được ưu ái hơn người địa phương, người tệ đứng trên người kia, hả bèn trong co ào khúc chi đây.

— Trai làng ở gò cỏ đồng  
Có sao em lại lấy chồng ngụ cư?  
— Ngụ cư có thóc cho vay  
Có lúa bán đầy, em lấy ngụ cư.  
Mỗi lời của ngụ cư hiền dũng  
đầy là mối lợi gì và ai đop đè đồng  
bào Huế mang tiếng? Tiếc không  
có thang để bắc lèn hỏi trời,

Lại đến chuyện cụ N.B Lương. Càng già càng dèo, phen này cũ lại phải ra để rồi lại phải trùng cử. Nếu không trùng nhà nước biết nhờ cậy vào ai. Cụ Lương trung-nhà nước hẳn có mưng, nhưng không mưng làm vì đã biết trước. Nhưng mưng hù hơn có lẽ là người anh em Đại Hán, vì chắc chắn sẽ có người tiêu thụ cho 1 số sám.

Miền Nam đã có hoàng cầm  
Cụ Lương vẫn muối cù sám Đài

Hàn!  
Oái oăm thật!

(Xem tiếp trang 5/)



### Về một bài viết:

# TRẦN VIỄN PHƯƠNG

của  
NGUYỄN THỦY LONG

gia đình Mỹ, anh Chu Tử nói với tôi nhắn lại với gia đình Mỹ rằng số tiền còn lại anh sẽ gửi ra sau. Sự thật chỉ có thể. Tôi không muốn gia đình Mỹ có sự hiếu lầm, và cả bạn bè Mỹ nữa. Nhưng Tự, Du, Hợp, Châu, Dũng, Trước, Hồ. Nên tôi phải nói lại cho rõ. Và tôi cũng mong mỏi rằng chính anh Chu Tử sẽ lên tiếng thanh minh cho tôi ngày trong số báo này. Không có gì bức túc và đau đớn bằng bị hiếu lầm về chuyện «ăn chặn» tiền phúng điểu của một người bạn vừa nambi xuống. Tôi không bao giờ đủ can đảm để làm một chuyện tồi tệ như thế.

Trong một bữa ăn cơ mặt Trịnh viết Tự, một người bạn hoa tiêu của Mỹ, từ Đà Nẵng vào, và có cả anh Thế Phong. Khi nhắc đến cái chết của Mỹ tôi có nói đến sự giúp đỡ của anh Chu Tử cho gia đình Mỹ, chính anh Chu Tử đã nói tới anh ấy định trao cho Mỹ một giải thưởng báo chí vào khoảng một trăm ngàn từ khi Mỹ còn sống. Tôi nói tiếp: «Đây là dịp cuối cùng để Chu Tử trao giải thưởng cho Mỹ, tôi sẽ nhắc điều đó với anh Chu Tử».

Ngày hôm sau, trước khi đi Đà Nẵng tôi tới để lấy tiền mang đi, anh Chu Tử trao tôi số tiền mười ngàn, và những lời nhắn nhủ như đã nói trên. Cố lè anh Thế Phong đã tưởng lầm tôi mang số tiền một trăm ngàn của anh Chu Tử ra Đà Nẵng lẩn ẩn nêu mới viết trong bài trước. Nhưng vì sợ có sự hiếu lầm của những người thân của Mỹ nên tôi bắt buộc phải lên tiếng.

Tôi muốn viết một bài tưởng niệm Trần viễn Phương hơn là những lời thanh minh thanh nga trên. Muốn được kể lại những kỷ niệm với Mỹ, muốn nói về đám ma hắn. Nhưng thôi, để một dịp khác vậy. Tôi xin nhường lời cho Lê văn Trước, một người bạn rất thân của Trần duy Mỹ.

Lời thanh minh thanh nga của tôi tưởng rằng như vậy cũng đã là lầm rồi.

N.T.L

# Nước cờ độc hiểm của Mỹ tại Việt Nam



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Cuộc bầu cử HV đã diễn ra một cách êm xuôi, phe cầm quyền và những phần tử đối lập có tiếng đều đã được đặc cử vào hạ viện, những người có khuynh hướng thân cộng một cách công khai không ai được trúng cử, thế là dù đối lập hay thành phần cầm quyền đều có thể gọi là «quốc gia», đã hoàn toàn chiếm đa số tuyệt đối trong hạ viện. Đương nhiên chúng ta không thể kiềm chế được một số người nắm sâu, quá sâu của phe bên kia, và cũng không thể biết rằng những người nào sẽ trở cờ khi thời cơ tới. Chỉ có điều đáng nói là ngay từ bây giờ phe quốc gia đã chiếm đầy hạ viện. Như vậy là cuộc trắc nghiệm về trò chơi dân chủ của phe tự do đã thành công.

Mặc dù những người thất cử cho rằng cuộc bầu cử này có gian lận, nhưng đó chỉ là phản ứng của những cá nhân thất cử, không thể kết hợp thành phong trào chống gian lận bầu cử rầm rộ được, bởi vì điều là trong số những người đặc cử có cả những thành phần đối lập tiếng tăm. Nhất là những con gà chính của các tôn giáo lớn có nhiều ảnh hưởng đối với dân chúng.

Thế nên nếu có rối loạn thì chỉ rối loạn về các nguyên cớ khác chứ không thể có rối loạn về nguyên cớ bầu bán tại hạ viện nỗi.

Những nguyên cớ rối loạn khác đã thực sự xuất hiện. Đó là một số sinh viên chết vì kiệt sức về việc phải thụ huấn Quân sự học đường.

Thêm vào đó, cuộc bầu cử Tổng thống tháng 10 mỗi ngày một đến gần, các ứng cử viên đối lập với Tổng thống Thiệu đều rút lui chỉ còn lại mình liên danh Thiệu Hương xuất hiện như một cuộc Trung Cầu Dân Ý.

Theo quyết định của Tối cao Pháp Viện thì Liên danh Kỳ Lẽ được hợp lệ sau khi liên danh Minh Minh rút lui một cách hợp pháp, nhưng trước đó thì liên danh Kỳ Lẽ vốn là liên danh bất hợp lệ, vì không biết minh hợp lệ nên không thể rút lui đúng kỳ hạn luật định như liên danh Minh Minh. Điều này đã được dư luận bàn kỹ, có lẽ việc mò mẫm để đã quá nhiều và quá đú. Ở đây chúng ta không xét tới khía cạnh công khai của vấn đề, mà

nên xét tới âm mưu chính trị đặt sâu trong vấn đề đó.

Do những rắc rối, lộn xộn của trò chơi dân chủ nửa mùa tại VN. Không khí chính trị tại VN mỗi ngày một thêm oi bức. Giới lãnh đạo tại VN mải mê tranh nhau chiếc ghế Tổng thống. Dư luận dân chúng đều quy tụ vào các cuộc bầu cử, tất cả đều quên đi vấn đề Hòa bình của VN. Hay nói khác, tất cả đều có ảo tưởng rằng qua cuộc bầu cử, nhất là cuộc bầu cử Tổng thống tháng 10, vấn đề giải quyết chiến tranh sẽ được lồng chung vào đó.

Sự thật thì đối với Mỹ, vấn đề bầu cử tại VN chỉ là trò chơi hỏa mù để che mắt và làm tối lòng giới lãnh đạo lẫn dư luận VN và thế giới, để cho người Mỹ thực hiện êm thầm những mưu toan của họ về giải kết chiến tranh với đối phương mà thôi.

Vì phải lo bảo vệ địa vị của mình, giới lãnh đạo đương quyền tại VN, nhất định không thể cưỡng lại ý muốn của Mỹ, vì lo chống đối với giới cầm quyền hiện hữu các phe đối lập không còn thi giờ đâu để nghĩ tới những mưu định của Mỹ trong vấn đề hòa bình nữa. Vấn đề hòa bình hoàn toàn nằm gọn trong tay của Mỹ, và Mỹ sẽ toàn quyền quyết định vấn đề đó với đối phương.

Chính quyền hiện nay lâm vào tình trạng long đong, đối lập lâm vào tình trạng quá đà. Cả hai bên chỉ thấy nhau là kẻ thù chính cần phải triệt hạ bằng bất cứ giá nào. Đều rồi tất cả đều trở thành bất lực trước sự quyết định của Mỹ.

Một khi Mỹ đã tìm được sự thỏa hiệp nào đó với đối phương về vấn đề VN rồi, thì tất cả sẽ trở về với tay trắng. Hoặc là Mỹ sẽ dùng chính những người đó để loại nhau cho kế hoạch của Mỹ được diễn ra một cách êm thầm.

## Giai đoạn điều đình nghiêm chỉnh

Đại sứ William Porter đã đến Paris để nhận chức trưởng phái đoàn Mỹ tại hội nghị Ba lè. Đại chán tới Pháp, tân trưởng phái đoàn Mỹ cho rằng trong bảy điểm của phe bên kia có một vài điểm đáng chú ý. Hiện nay thì không ai có thể biết được một vài điểm đó là điểm gì, chỉ biết trước đó, Hoa

thịnh Bốn đã chính thức cho rằng: đây là giai đoạn điều đình nghiêm chỉnh, thực tế, không con tính cách tuyên truyền dò dẫm nữa.

Nixon cũng đã chính thức công bố: đại sứ Porter được toàn quyền quyết định tại hội nghị Ba lè. Porter từng là phó đại sứ tại VNCH, Nguyễn đại sứ tại Đại Hàn. Công trình của Porter vừa thực hiện tại ĐH là làm cho hai nước Hàn, Cộng sản và Cộng hòa chấp thuận tìm giải pháp thống nhất Hàn Quốc bằng giải pháp LIÊN BANG.

Trong thế giới hiện nay có ba nước bị chia đôi là Đức Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Tại Đức, hai bên Tự do và Cộng sản đã thỏa hiệp với nhau về vấn đề Bá Linh, vấn đề vốn nhiều rắc rối từ lâu giữa Nga và các nước Âu Mỹ; Bá linh trước đây vốn được xem như một vấn đề có thể kéo thế giới vào một cuộc đại chiến nguyên tử. Đến nay thì vấn đề đó đã trở thành dễ dãi rồi. Nga Mỹ đã tìm được một giải pháp ôn hòa cho Bá linh. Và từ Bá linh, vấn đề Đức Quốc sẽ trở nên hết căng thẳng, và trong một tương lai gần Đức Quốc cũng sẽ tiến tới một chế độ LIÊN BANG Quốc Cộng.

Giờ đây đến lượt Việt Nam cũng phải được giải quyết êm thầm để cho Mỹ khỏi vướng vào vòng tranh chấp với các cường quốc Cộng Sản. Có nghĩa rằng trong tương lai gần đây Việt Nam cũng sẽ tiến hành chế độ LIÊN BANG hai miền Việt Nam.

Nhưng trước đó, vấn đề chiến tranh cần phải được kết thúc một cách tốt đẹp đã. Mỹ muốn rút khỏi VN, BV đã kiệt quệ nhiều vì chiến tranh VN. TC đã thỏa hiệp được những nguyên tắc chính về vấn đề Á châu với Mỹ, chỉ có Nga là thấy mắt mát về vấn đề Việt Nam thôi. Nga đang cố kéo Bắc Việt về phía họ để nhằm chia phần với Mỹ và Tầu tại Á châu. Tuy nhiên việc chia phần của họ cũng chỉ giới hạn tại miền Bắc Việt Nam. Vì họ đã đã được Mỹ cho họ có ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ rồi, như vậy Nga cũng đâu có mất phần tại Á châu,

Điều mà Nga và giới lãnh đạo miền Bắc theo Nga sợ nhất là khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, Trung cộng và giới lãnh đạo miền Bắc thân Trung cộng sẽ làm chủ được tình thế, và sẽ phát động một cuộc thanh trừng lớn, như chính Tr.C đã làm qua cuộc cách mạng văn hóa để tiêu diệt cánh thân Nga. Sự thật thì vấn đề khó khăn của giải pháp kết thúc chiến tranh Việt Nam là ở chỗ đó.

Muốn kết thúc chiến tranh Việt Nam thì Mỹ phải thuyết phục Tầu và đảm bảo với Nga về số phận của giới lãnh đạo thân Nga tại miền Bắc. Trong nhất thời, có lẽ Trung cộng cũng đành phải chấp nhận yêu sách của Nga qua Mỹ, để cùng Mỹ giải kết chiến tranh Việt Nam. Chính yếu tố đó đã làm Hoa thịnh đồn tin tưởng rằng: giai đoạn này là giai đoạn điều đình nghiêm chỉnh tại Hội nghị Ba lè.

Vấn đề thực sự trở thành khó khăn, hiện nay chỉ còn tập trung tại Nam Việt Nam. Người Mỹ không sợ phe bên kia bằng những phản

ứng của phe bên này, phản ứng đó đã từng một lần xuất hiện rồi, xuất hiện vào ngày 11.68, khi Tổng thống Thiệu quyết liệt khước từ tham dự hội nghị Balê có MTGP tham dự. Phản ứng đó đã giúp cho Nixon trở thành Tổng thống Mỹ. Nhưng biết đâu lần này sự phản ứng của VNCH chẳng làm cho Nixon bị mất chức Tổng thống Mỹ 72.

Thế nên để chắc ăn, Mỹ phải làm cho chính quyền lão dân Việt Nam hoàn toàn bất lực để không có một phản ứng nào có thể làm nguy hiểm cho chính sách của Nixon. Mỹ đã đạt được điều đó qua tình hình căng thẳng tại Việt Nam hiện nay. Chính quyền của Tổng thống Thiệu thì 24 trên 24 giờ một ngày lo đối phó với âm mưu đảo chính, còn phe đối lập thì cũng 24/24 chỉ nhắm vào việc chửi bới và đánh phá ông Thiệu.

## Giới lãnh đạo VN đã bất lực

Quyền hành và địa vị đã làm cho giới lãnh đạo VN cả cầm quyền lẫn đối lập bị rơi vào mè bỗn trận của Mỹ rồi. Cho đến hôm nay thì dù không phải là người theo dõi chính trị cũng cảm thấy rằng chiếc ghế lãnh đạo của VNCH này đã nắn gọn trong tay của Mỹ. Tổng thống Thiệu ứng cử một mình lưu nhiệm một thời gian, hoặc thôi không tranh cử nữa để đến ngày 3-10 này đương nhiên mãn nhiệm hay thành bại trong cuộc Trung Cầu Dân Ý đều tùy thuộc nơi tay người Mỹ.

Phe đối lập muốn tạo biến cố ư? nếu Mỹ không bắt đèn xanh thì điều đó không thành tựu nổi.

Mỹ muốn làm gì đây? thời gian chỉ còn đúng một tháng nữa, giai đoạn điều đình nghiêm chỉnh chỉ giới hạn trong vòng một tháng. Nếu phe bên kia còn ngoan cố thì Tổng thống Thiệu sẽ vẫn là Tổng thống VNCH với chủ điểm «đã không». Nếu bên kia điều đình nghiêm chỉnh có nghĩa là phải đầu hàng Mỹ tại VN trong danh dự thì bộ mặt chính trị tại VN sẽ có những thay đổi đáng kể.

Một sự trùng hợp thật có ý nghĩa, đó là việc chủ tịch Nga ông Podgorny sẽ sang Bắc Việt và đầu tháng 10- Nixon và Chu Ân Lai có thể gặp nhau tại Teheran thủ đô Ba tư và tháng 10, nhân dịp lễ quốc khánh của nước này. Đại hội đồng LHQ cũng sẽ thảo luận vấn đề Trung cộng bắt đầu từ tháng 10 - 71.

Vậy phải chăng là tháng 10 - 71 sẽ phải mở tất cả các gút thắt của tình hình chính trị quốc tế và VN. Chiến tranh bằng vũ khí đang cùi chỏ chuyển vào chiến tranh chính trị không súng đạn. Giới cầm quyền VN đã chuẩn bị chu đáo chưa? Nếu quý vị thấy yếu rồi thì xin đừng ngăn cản sự bùng dậy của các thế lực của dân tộc. Mong lắm thay.

3.9.1971





viên Dược khoa. Di chuyển bằng chiếc xe gắn máy Nhật mua lại của Nguyễn Đông Ngạc Sống cùng gia đình, nhưng thích lang thang ở ngoại đường. «Tôi làm chỉ dùn, nhờ vào bạn bè và người yêu giúp đỡ rất nhiều. Qua cuộc nói chuyện với báo Đời, tôi muốn gửi lời cảm ơn những vị đã lo cho tôi ra khỏi tù».

Sau khi kể lại những kỷ niệm buồn trong tù, (bị biệt giam, bị đưa vào phòng kỷ luật) Thắng lại lắc đầu :

— Chỉ có một kỷ niệm này tôi nhớ mãi. Một lần tôi về Huế hát, hát nhảm bài «Tang Chế» soạn ra trong một buổi chiều nghe tin một thằng bạn tử trận. Hát xong thì một cơn thắt dễ thương bước đến tôi vừa khóc vừa nói.., muốn hỏi tôi vì tôi đã hát một bản dung với tâm trạng cô ta, cô ta có người yêu vừa chết trâu. Tôi xúc động rất mạnh liệt vì chuyện này cũng như khi có thư của nhiều người gửi về bảo nghe tôi hát thì cứ nhớ mãi cả tháng, làm tôi suy nghĩ rất nhiều, cứ mong sao đáp lại được lòng người ta thương mình như vậy.

— Chuyện từ tội khở sở không ảnh hưởng mấy đến việc tôi sáng tác. Bản án thi chỉ ảnh hưởng đến việc trình bày nhạc của tôi thôi tức là tôi bị cấm hát đó, còn cảm hứng sáng tác của tôi thời nhất định không bị ảnh hưởng gì?

Vừa nhai mày nhả khói thuốc anh vừa cho biết từ ngày ở tù ra vào sáng tác đều. Anh sáp xuất bản (không nói rõ bằng cách nào) một tập nhạc mới nhân dịp Ngày Nước mắt, với một tư tưởng hết sức mới. Tập nhạc đầu tiên của anh xuất bản 1966 là tập «Hát từ đồng hoang» đã bị cấm một lượt với việc anh bị truy tố trong năm 69. Thắng nói rõ hơn về tập nhạc «Ngày nước mắt»:

— Tôi dùng nội dung những bài trong tập này để vẽ ra cái cảnh hỗn loạn, bất an, tráo trở. Của nước mình thời này, Như một lời ca này :

— Ô hay con cáo đọc kinh Tặng thương ẩn mặt bình vôi nực cười.

Anh thấy quý quyết như con cáo mà thời này nó lại đọc kinh, khôi hài ghê chưa? Bởi vậy nên có lời ca vờ rằng :

Bụt đưa con cáo về trời Chim non ngủ mãi trên đồi cỏ xanh

Cũng trong tập này, tôi nói tới cái cảnh tuyên truyền huyền hoặc, thần thánh cũng bị lợi dụng, đến nỗi người ta sẽ :

Ngày xưa thánh chết người thương tiếc

Cửa ở thiên đường trống thâu đêm  
Bây giờ thần chết người ngọt ngào  
Người lấy chanh chua nhỏ khổ  
đầu.

Một buổi chiều tôi ngồi với Miền Đức Thắng trong một quán nước. Anh em Trịnh công Sơn đi qua, ghé vào, có một cô gái. Cô gái là một sinh viên VN ở Paris mời về thăm nhà. Cô kêu lên : «Tôi nghe tên Miền Đức Thắng từ lâu, bây giờ mới gặp mặt! Anh em Sinh viên VN ở Paris ở Bi vẫn hát nhạc của anh, tôi nhớ tập phát từ đồng hoang...»

Dù tiếng tam đã vượt biên giới như có một bài trong báo Far Eastern Economic Review đã viết về anh, Miền Đức Thắng vẫn thành thật nhận rằng : «Cho đến bây giờ kỹ thuật viết nhạc của tôi con kém cỏi. Tôi nghĩ soạn nhạc cần nhất phải có rung cảm và tự tưởng».

Những ai sống gần Miền Đức Thắng đều nhận thấy nơi anh một sinh lực bừng bừng, một tâm hồn đa dạng. Chân thành, khiêm tốn, nhạc sĩ sẽ còn đây hứa hẹn. Ca sĩ Đăng Lèn nhận xét :

«Anh Thắng là người có tài mà chưa gặp thời để thi tho. Tánh tình ảnh hoi bất bình thường».

Trạng thái đó, Thắng tự nhận xét : «hiều lúc, ngay cả lúc đang hát, tôi cảm thấy chói với muôn nghìn lối. Mọi cảm giác trống rỗng xâm nhập tâm hồn. Minh thấy minh chưa sống thực, chưa sống hết mình, mới chỉ sống có nửa vời thôi!»

## NGHỊ SĨ PHẠM ĐÌNH ÁI

Nghị sĩ Phạm Đình Ái nguyên là một giáo sư Khoa học nỗi tiếng tại Huế. Ông thường liên danh Hoa Sen tại Thương nghị viện hiện làm Phó Chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Chống Gián Lận Bầu cử.

### Tổ chức luộm thuộm

Về tổ chức, tại Saigon họ luộm thuộm, vì có một số cử tri cho đến lúc 4 giờ đóng cửa phòng phiếu vẫn chưa kịp bỏ phiếu. Ở Gia Định cũng vậy, nói chung việc xé phiếu lâu lắc, mà giờ đóng cửa phòng phiếu thì sớm quá.

Về phía cử tri, vẫn có sự thờ lanh đạm của thành phần trung lưu và trí thức.

Về phía ứng cử viên, lần này tỷ lệ của thành phần xứng đáng cao hơn các lần trước.

Về việc gian lận, thi mặc dù chúng tôi ở ủy ban Quốc hội chống Bầu cử gian lận đã có nhận xét qua thông cáo ngay sau ngày bầu cử nhưng may nhận thấy mức độ gian lận còn lớn hơn nhiều. Nhất là ở hai tỉnh Vĩnh Bình và Bạc Liêu, chính quyền địa phương hành động độc đoán không kể gì đến dư luận cả. (Được hỏi thêm vụ tố cáo ở Thủ Thiêm; nghị sĩ P.D Ái nhận xét việc gian lận ở đó không có tính cách mạnh như ở tại một số tỉnh vùng 4).

### Tôn giáo vững

Tại vùng 1, ảnh hưởng của Đại Việt Cách Mạng có sút kém, nhất là trong khi họ vẫn kiểm soát hầu hết thành phần xã trưởng, trưởng ấp.

Tại các vùng khác, ảnh hưởng đảng Cấp Tiến có vẻ phát triển. Nghe nói họ chiếm 20 ghế nhưng chưa rõ lý do thành công đó có phải do sự thỏa hiệp với chính quyền không.

Các khối áp lực về tôn giáo vẫn giữ vững tư thế minh như Phật giáo tại vùng 1, nhất là ở các tỉnh phía Bắc vùng 1, và như Công giáo tại Gia Định.

### «Khối» Hoa Sen

Các ứng cử viên đặc cử đồng lập trường với liên danh Hoa Sen chiếm một số phiếu xấp xỉ với số

## HA VIÊN MỚI

## DƯỚI MẮT BA CHÍNH KHÁCH

Nghị sĩ PHẠM ĐÌNH ÁI  
Giáo sư NGUYỄN NGỌC HUY  
Luật sư TRẦN CHÁNH THÀNH

Anh Điền, Mai Phương phỏng vấn

### GS NGUYỄN NGỌC HUY

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tiến sĩ Chính trị Học, hiện là Tổng Thư Ký Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến và là giáo sư về Chính trị học tại Học Viện Quốc Gia Hành Chính và trường Chánh Trị Kinh Doanh Viện Đại Học Dalat.

### Lỗi ở luật bầu cử

— Cuộc bầu cử Hạ nghị viện năm nay có nhiều ứng cử viên tranh cử hơn mấy lần trước, nhưng lỗi tổ chức đầu phiếu vẫn như cũ nên sự phát phiếu rất chậm và cử tri phải chờ đợi rất lâu. Riêng chúng tôi phải làm đười đèn gần một giờ đồng hồ mới bỏ phiếu được.

Tôi đọc báo thấy nhiều người cũng phải chờ lâu như vậy. Chắc chắn là vì sự đầu phiếu quá chậm mà khi hết giờ bầu cử, hãy còn nhiều người muốn đầu phiếu mà không đầu phiếu kịp. Lỗi ở đạo luật bầu cử mà ra. Tôi tưởng kỳ tới, đạo luật bầu cử nên thay đổi cách thức đầu phiếu, hoặc là cắt các đơn vị ra thành đơn vị nhỏ hơn, để cho ở mỗi đơn vị, chỉ có một người đặc cử, hoặc nên giữ các đơn vị

hiện tại thi in một lá phiếu duy nhất có tên và dấu hiệu ứng cử viên minh mẫn bầu. Như vậy, việc phát phiếu và bầu cử sẽ nhanh hơn nhiều, tránh sự chờ đợi và nản cử tri không đầu phiếu kịp.

Nói chung lại thi cử tri Việt Nam đã kiên nhẫn chờ đợi để đầu phiếu cho được, và kết quả cho thấy rằng ở phần lớn các đơn vị, cử tri đã chọn lựa kỹ càng. Đó là một sự trưởng thành chính trị đáng mừng.

Ông cử viên thuộc đủ hạng, từ hàng chống đối qua khíchến đến hàng thân chính quyền, qua hàng đổi lặp ôn hòa. Tôi chung thi ứng cử viên đổi lặp quá khích cũng như ứng cử viên thân chính quyền nhưng lém nhém đều thất cử, trừ trường hợp bám được vào một lực lượng tôn giáo mạnh, đủ sức ra lệnh cho tín đồ tuân lệnh mà quang.

Sự gian lận cũng có ở vài nơi. Chính các ứng cử viên của phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến là nạn nhơ của sự gian lận đó. Như ở Tây Ninh, ứng cử viên Đoàn Văn

(Xem tiếp trang 48)



# NGƯỜI THIÊU NỮ YÊU HÒA BÌNH

TÈ ĐÈ

Không biết đi đâu, tôi vào Hầm Giò uống cà phê. Tôi mua một bao Winston và một tách diêm. Thuốc luôn luôn hết. Bức tượng vẫn trần truồng trước gương nhiều ngày đêm.

Tôi ngồi ở góc ít ánh sáng và bắt gặp một thiếu nữ khác thường. Nàng làm tôi chú ý ngay. Trong quán chỉ còn tôi và nàng.

Ly cà phê trước mặt nàng đã cạn. Nàng ngồi tựa vào tường, hai tay đan vào nhau để trên đầu theo hai nét cong mềm mại môi. Nàng che kín hai mắt bằng tóc. Tóc nàng dài chấm đầu ngực và màu đen nâu. Tôi chỉ nhìn thấy một phần trán, sống mũi cao có chiếc nốt ruồi và môi nàng mím hờ một điều thuốc chưa châm.

Tôi không thể đoán tuổi nàng cũng như không thể xếp loại nàng, vì khuôn mặt bị tóc che, vì điều thuốc trên môi, vì nàng ngồi một mình, vì nàng ngủ... mà có thể nàng không ngủ. Biết đâu nàng đang nhìn tôi sau những sợi tóc đó. Ý tưởng này làm tôi quay đi chỗ khác. Quay đi đâu bây giờ? Khuôn mặt người tình đã mất. Tôi nhìn vào bức tranh sơn dầu vẽ một



người con gái buồn. Ngày giờ là mùa hè. Tôi chợt nhớ lời ca trong phim Woodstock... «không có thuốc chữa bệnh buồn mùa hè»...

Cho rằng nàng nhìn mình cũng không sao, tôi lại trở lại khuôn mặt nàng. Chiếc nốt ruồi kéo hở tôi. Tôi nghĩ tôi con ruồi đậu trên ngực trần của một cô gái điếm trong Kim Các Tự của Mishima. Người van sĩ này cho rằng ruồi thích đậu trên những thứ rửa thối. Sóng mũi nàng đang rửa thối? Khuôn mặt nàng đang rửa thối? Cả thân thể nàng đang rửa thối? Tâm hồn nàng đang rửa thối?

Tôi thích nàng đang rửa thối và tất cả mọi người đều bà đang rửa thối.

Nàng bồi bàn đến và tôi gọi một ly cà phê phin. Nếu tôi ngửi được mùi máu qua lớp da có lỗ tôi phải ngửi thấy mùi cà phê.

Tôi quẹt diêm và châm thuốc! Nàng hơi lay động. Tóc nàng chảy ào ạt xuống hai đầu ngực đầu dưới váy áo màu xanh da trời. Nếu nàng mặc áo đen thì tuyệt. Tôi thảm ngài. Nước da nàng trắng xanh. Mắt tròn không vào thân thể này,

như người yêu của tôi tôi màu nâu vì nắng sống cùng mặt trời trong những buổi đi piscine với tôi. Ngày giờ tôi và nàng đã xa nhau. Thỉnh thoảng tôi chợt gặp nàng trên đường phố. Chất nâu mất dần trên nồng.

Có thể một ngày nào da nàng cũng sẽ trắng xanh như người thiếu nữ này. Tôi thêm chất nâu nàng như chất cà phê.

Người thiếu nữ lấy những ngón tay kéo tóc ra phía sau. Nàng mở mắt nhìn tôi. Nàng lấy điều thuốc ra khỏi môi và ra dấu xin lửa.

Tôi im lặng đứng dậy lấy tách diêm và môi lửa cho nàng. Đốm lửa nhìn thật ấm trong lòng ngón tay tôi. Nàng hơi cúi xuống đưa đầu điều thuốc vào đốm lửa rồi lại từ từ ngả lưng vào ghế. Nàng không cảm ơn tôi. Tôi thích thú vì điều này. Không kiêu cách.

Tôi vừa quay trở lại bàn thì nàng bảo:

— Anh có thể ngồi đây với tôi. Mà anh có chờ đợi ai không?

Tôi lắc đầu và trở lại bàn lấy ly cà phê và bao thuốc sang bàn nàng. Tôi ngồi trước mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng mím cười.

Tôi bắt gặp nụ cười của cô bé thâu ngân viên ngồi ở góc phòng. Có lẽ cô bé cười vì sự làm quen của nàng và tôi. Hay cô bé cười vì có những đồng tiền trong ngăn kéo?

Tôi nói với nàng câu đầu tiên:

— Còn cô, cô có chờ đợi ai không?

Tôi nhắc lại đúng câu hỏi nàng hỏi tôi.

Nàng lắc đầu rồi nói với một sự khó khăn. Trên nàng phản lại như đang lên cơn nhức đầu.

— À... anh là người Bắc!

Tôi gật đầu đưa điều thuốc rit hơi cuối cùng rồi mím cười với nàng. Tôi hỏi nàng:

— Người Bắc thì sao?

Nàng mím cười. Ngày giờ tôi thấy thoải mái có chất điện điện ở nàng.

— Anh sinh ở đâu?

— Hà nội...

— À... Hà nội bị phi cơ Mỹ oanh tạc... Nếu vậy thi anh lạnh và lạnh lắm!

Tôi bắt đầu cảm thấy bị thu hút vì chất điện của nàng khi nàng dùng tiếng «lạnh» và «lạnh» sát nhau.

Tôi bỏ đường vào ly. Rất ít đường, để uống chất điện. Tôi hỏi nàng:

— Tại sao lại lạnh?

— Vì trời ngoài đó lạnh lắm. Tôi không biết nhưng nghe người ta nói thế.

Tôi đưa nàng;

— Còn cô người Nam nóng lắm. Tôi minh công lại với nhau thành một thứ khi hậu mát... như khí hậu trong Hầm Giò này... nói đúng hơn như khí hậu trong vùng bàn này... như màu áo này.

Tôi lấy ngón tay chồm đặt vào cổ tay áo nàng. Nàng lại nhăn mặt, vừa nhăn mặt vừa mím cười nói:

— Anh biết không tôi chỉ mặc áo màu này thôi!

— Vì có hy vọng?

— Không phải thế! Tôi chẳng hy vọng gì... tôi chỉ muốn có hòa bình.

— À... ra thế: Tôi thì tôi thích chất mát hơn... có có thích chất mát mà tôi vừa nói không?

Nàng nói thật chậm như phải cố gắng lắm mới tìm được lời:

— Bao giờ hòa bình... tôi mới nghĩ tới chất mát.

— Biết bao giờ mới có hòa bình? Người ta đã gặp nhau hơn một trăm lần ở bàn hội nghị Ba Lê rồi... Tôi thì muốn có chất mát đó ngay bây giờ.

Nàng lại nhăn mặt.

— Anh lạnh, lạnh và... lè quá!

— Tôi không biết chờ đợi. Phải lè không thì mới thứ đều quá trễ... À mà tên cô là gì?

— Tôi ghét tên tôi lắm... và điều này làm tôi ghét cả cha mẹ tôi.., nhất là cha tôi!

— Dù sao thì tôi vẫn muốn biết tên cô...

Nàng lưỡng lự.

— Tôi tôi kỵ cuc lám... như tên con trai, Nguyễn thy Chiến... Anh biết không... hồi đó kháng chiến... cha tôi muốn có con trai... tôi lại là con gái nhưng cha tôi vẫn giữ cái tên đó dành cho tôi. Thế mới khổ,

Tôi bảo nàng:

— Đổi với tiếng lóng của người Bắc thì chiến không phải là chiến tranh mà chiến có nghĩa là hay nhất đẹp nhất.

— Cùng không hợp với tôi vì tôi không hay và không đẹp.

— Tôi thấy cô có nét đẹp!

— Chỉ có anh nghĩ thế thôi!

— Không! Đó là sự thật. Tôi không biết khép đàn bà! Với tôi, Chiến có nhiều nét đẹp lạ!

Tôi gọi tên nàng để thấy thoải mái và gần nàng hơn. Phải là một thứ Easy Rider. Cuộc sống có quá nhiều vấn đề rồi.

— Thế nếu Chiến được tự do chọn tên, Chiến thích tên nào?

— Nguyễn Thủ Hòa Bình!

— Tại sao không Thy mà lại Thủ?

— Vì Chiến thích làm thơ từ nhỏ... thơ của Chiến nghe khỏe lắm! khỏe như bệnh của Chiến!

— Chiến bị bệnh gì thế?

— Trong hốc mũi có mủ... Chiến bị đau mũi từ nhỏ và chưa mổ... Chiến không có tiền... Không có bác sĩ nào giúp mình cả! Hiện nay có một bác sĩ Nhật đang lo cho Chiến đi Nhật chữa. Không biết có đi nổi không. Người ta ăn tiền dữ lắm!

— Chiến có nhức đầu lắm không?

— Dữ lâm ! Lúc đó như mất trí không muốn  
nhớ gì cả.

— Thế mà Chiến lại uống cà phê !

— Vì dường nào cũng mất ngủ !

Tôi thấy chất bi đát trong lý luận của nàng. Tôi lại nghĩ tới con ruồi đậu trên vú người gái điếm trong cuốn tiểu thuyết của Mishima, và chiếc nốt ruồi trên sống mũi của Chiến. Chiếc nốt ruồi là một con ruồi đậu trên mũi Chiến. Chiếc mũi xinh xinh của Chiến đang rữa thối ở bên trong sao ?

Bây giờ tôi và nàng đã như hai người bạn thật thân. Tôi bảo nàng :

— Bây giờ... «anh» mời... «Hòa Bình» đi ăn cơm trưa với anh. Hòa Bình có phải về nhà không ?

— Về cũng được không cũng được... nhưng Bình sợ về nhà lầm... về nhà buồn lầm, nhức đầu lầm... chẳng biết làm gì...

— Ba má Bình không la sao ?

— Ba thi đi làm xa rồi... và Bình bảo má chiều Bình mới về ! nhưng Bình không thích đi ăn chỗ đông người đâu. Bình ghét đám đông lắm !

— Được rồi, anh sẽ tìm một chỗ ăn thật vắng.

Tôi thấy nàng không cảm thấy mất tự nhiên khi tôi xưng với nàng là «anh». Tôi thầm nghĩ một người con gái mất trí thật tuyệt.

Tôi trả tiền trước rồi ngắm Bình lùa hai bàn chân trần vào đôi giày nâu mũi vuông. Có lẽ nàng đã tháo giày từ lúc nào Hầm Gió, cái hầm mà Bình thoảng nàng quên cùi gọi là Hầm Đá.

Ra đến gần cửa, nàng đứng lại trước tấm gương đặt sau bức tượng thiếu nữ khỏa thân, rút ra cái cặp tóc màu trắng. Nàng định cột tóc ở phía sau gáy. Tôi bảo nàng ;

— Hòa bình đừng kẹp tóc lại, để tóc xõa đẹp hơn.

Nàng ngừng những ngón tay trên tóc, trán lại nhẫn lại.

— Nhưng không kẹp tóc... lỡ tóc bay vào mắt anh, anh không thấy đường, anh đừng vào người ta. Anh giết người giống như người ta thả bom một thành phố...

Tôi tưởng tượng những sợi tóc đen nâu của nàng phủ trên mặt tôi. Tôi không ngờ lý luận của nàng, lý luận của một người bất thường lại hợp lý và đẹp đến thế.

Tôi lấy giọng của một kẻ mất trí để thuyết phục nàng. Tôi bảo Nguyễn thơ Hòa Bình :

— Khi anh đi gió sẽ thổi ngược tóc em về phía sau, không sợ tai nạn đâu.

Thấy tôi nói cũng hợp lý, Bình cắt chiếc kẹp tóc đi. Bây giờ tóc đen nâu lại chảy ướt xuống hai đầu ngực nàng.

Nàng lén xe và ngồi sát lên ở phía sau.

— Anh chạy chậm chậm nghe ! lỡ gió thổi từ phía sau thì nguy hiểm ! Làm sao đoán được bước đi của gió !

— Bình nói đúng là... cũng như làm sao có thể đoán trưa này anh và Bình lại gặp nhau ở Hầm Gió trong trường hợp đặc biệt... anh đã châm một đốm lửa cho Bình.

Tôi nghĩ tới bản nhạc Light My Fire — Hãy nhóm lửa trong em.

Bình ép sát lưng tôi. Cảm nắng đặt trên vai tôi, má nắng áp má tôi. Tôi có cảm tưởng nàng đang hôn tôi giữa phố. Điều này làm tôi thích thú. Người mất trí thật tự nhiên. Hòa Bình như không nhìn thấy những kẻ xung quanh. Nàng chỉ biết tôi. Nếu có một người tình có dũng điệu và lối suy nghĩ Bình lúc này thi thật hạnh phúc.

Tôi quay lại hỏi Bình :

— Em có người yêu chưa ?

— Anh hỏi kỳ quá ! Tại sao tự nhiên anh lại hỏi Bình như vậy ?

— Tại anh thấy má Bình sát má anh quá và thật dễ thương.

Nàng vẫn tự nhiên và giải thích :

— Tại Bình sợ mất thẳng đứng, từ hồi bị bệnh gân chân và tay Bình yếu lắm. Bình phải tựa vào anh sợ té bất tử !

Tôi mỉm cười vì cái lý luộn luộn hợp lý và trẻ con của nàng. Hết ấm từ má nàng làm tôi thấy sự cô đơn dịu lại.

Gần tới một công viên ở đường Pasteur, Bình đề nghị :

— Hay là anh đi mua bánh mì thịt rồi tại mình trả lại vườn hoa này ngồi ăn lại thư hơn !

— Cũng được !

Mua bánh mì xong, tôi và Bình tìm một chiếc ghế trong bóng mát ngồi ăn.

Tìm đọc những suy tư của một người trẻ đang vật vờ trong cơn lốc lớn :

## Nghĩ gì về quê hương

Tham luận của  
**TRẦN ĐÌNH THÁI**

do THÂN HỮU xuất bản

Sách in tuyệt đẹp, đồ phác hành khắp nơi.  
Bản thường 200 đồng. — Nơi nào không có,  
liên lạc với ty quản lý báo Dời — 143, Công  
Quỳnh SAIGON

Lúc ăn Hòa Bình không nhăn trán như lúc nàng phải suy nghĩ. Thỉnh thoảng nàng ngước mắt lên định代言人 anh mộng cười bêng quơ. Hòa Bình lại tháo giày ra. Chiếc giày chồng lên nhau như hai con vật đang làm một cích yêu đương. Tôi nhìn gót chân hồng của Hòa Bình.

Ấu xong, chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau mím cười. Chợt Hòa Bình hỏi tôi :

— Anh thương Bình không ?

Tôi biết nàng định hỏi tôi có yêu nàng không. Tôi không ngờ Bình yêu tôi dễ dàng như vậy, yêu tôi đúng lue tôi không muốn yêu. Tôi mỉm cười thật dịu với Hòa Bình. Tôi không thể trả lời với vẻ mặt trầm trọng vì như thế tôi lại làm câu chuyện rắc rối hơn.

— Phải nói rằng gặp Bình anh mến Bình ngay. Nhưng... nếu nói anh thương Bình thì anh là một người giả dối. Anh đang muốn bình thản cũng như Bình yêu hòa bình.. Anh nghĩ rằng tình yêu đẹp, nhưng nó cũng mang đến những vấn đề, những rạn nứt, những đỗ vỡ, những oán hận... Anh đã tự hứa... một thời giao dài... không biết là bao lâu... là anh sẽ không nghĩ đến yêu với bất cứ người đàn bà nào... Anh nói g rằng Bình hiểu anh định nói gì. Anh muốn coi Bình như một người bạn gái. Như thế, Bình sẽ còn yêu được Hòa Bình. Bình hiểu chứ?

Nàng im lặng gật đầu. Nàng cố mỉm cười, mỉm cười như muốn khóc. Tôi hỏi nàng :

— Bình có đi chơi với anh đến chiều được không ?

Tôi hỏi nàng như vậy nhưng chỉ muốn nàng từ chối và nàng đã từ chối :

— Thời ! anh đưa Bình về nhà. Bình lại lên cơn nhức đầu rồi.

Chúng tôi rời chiếc ghế. Buổi trưa thật vắng. Tôi nghe thấy tiếng xào xạc của lá trên cây như tiếng gọi thăm của người tình. Tôi đặt tay Hòa Bình như đặt một cô bé học lớp mẫu giáo. Bình mỉm cười với tôi. Nữ cười vẫn thoáng buồn. «Không có thuốc chữa bệnh buồn mùa hè». Cho tôi, cho người tình của tôi và cho cả Hòa Bình.

Lên xe, Bình lại áp má nàng vào má tôi. Lần này nàng không để tóc xõa. Thác nâu đèn không chảy ướt xuống hai đầu ngực nàng.

Tôi dấu ngõ nhí Hòa Bình, nàng xuống xe. Bình nói với tôi thật nhỏ :

— Thỉnh thoảng anh đến chơi với Bình nghe. Anh hứa đi !

Tôi mỉm cười với Bình và gật đầu :

— Nhớ chưa cho khỏi bệnh nhé Hòa Bình.

Nàng gật đầu. Đôi mắt nàng như sắp ướt nước. Tôi phỏng xe để không thấy nét đau buồn của Hòa Bình. Tôi quyết định không trở lại thăm Hòa Bình để nàng yêu Hòa Bình mãi mãi, để nàng có thể mặc áo màu Hòa Bình ngồi một mình không người tình ở một nơi nào đó.



## khi yêu nàng

trong những chiều hồn nhỏ rất bơ vơ  
ta an ủi gọi tên người rất khẽ  
một trái chín, như tăm tay gương nhẹ  
mây hồng ơi đẹp lắm chờ mau tan  
và xuân ơi ở lại chờ phai tàn  
ta nuôi tiếc từng giây đời rút ngắn  
đừng đỗ vỡ, ta vụng về hàn gắn  
đừng qua đi mây mẩn thật tình cờ /  
xin ít buồn vì sợ phải làm thơ  
niềm thắt vọng hây chuồn qua nẻo khác  
nàng yêu dấu, tình em như suối nhạc  
rót liên miên run rẩy cánh chim hồng  
ta vẽ hình vẽ bóng khắp thịnh không  
cặp mắt đỏ, vành môi kia, rõ lấm  
và những nét tình tuyệt vời hơn trái cắn  
khiến lòng ta rung động rẽ sâu xa  
Chúa thông minh sáng tạo lũ dàn bà  
nhưng chính Chúa cũng vô cùng độc ác !  
em dày ải lòng ta sang xứ khác  
từ phút giây chấp nhận một tình yêu  
và cũng từ khi đó rất nâng niu  
ta những sự tình rơi, tình rơi vỡ  
đu đã biết chẳng bao giờ muôn thuở  
cô già đầu tồn tại mãi ngàn sau !  
là mùa xuân bắt buộc sẽ thay màu  
mưa buồm sáng sẽ ngưng vào buổi tối  
nói bát diệt nghĩa là đang già dối  
nhưng em ơi, ta vẫn muốn em còn  
muốn đời đời em là lúa dương non  
xuân đông đặc trên mìn màng đê ngọc !

TRẦN ĐỨC UYỀN

# ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

## Y HỌC

### Bạn của bệnh nhân

Ở bệnh viện Michael Reese bên Chicago, ông Mahon Washington, 56 tuổi, không phải là một bác sĩ, cũng không hành nghề y tá nhưng ông ta đã thành một nhân vật rất quan trọng đối với bệnh nhân.

Công việc của ông là một công tác hoàn toàn mới của bệnh viện: săn sóc đủ mọi thứ lặt vặt cho các bệnh nhân. Thị dụ: một chú bé vừa đưa cha chú vào phòng cấp cứu, chú đứng ngoài, nôn nao bồn chồn. Chú không biết hỏi ai và chẳng ai có thể giờ trả lời chú. Các bác sĩ, y tá đều hận tui tit.

Chú bé gặp ông Mahon Washington làm việc từ 4g chiều tối nửa đêm. Trung bình mỗi ngày ông phải nghe gấp cùi hòi thăm về con bệnh, và trả ra báo tin cho chú bé biết ba chú có hy vọng sống.

Một thí dụ khác: Một con bệnh, nhận được toa thuốc của bác sĩ

ghi «đổng ba viên mỗi ngày, trước các bữa ăn», nhưng người bệnh chỉ ăn mỗi ngày hai bữa cơm. Ông ta không biết xử trí ra sao. Ông Washington sẽ giải thích hộ các lời chỉ dẫn mơ hồ đó.

Quá thật, tại bệnh viện nào cũng vậy, nhu cầu là bệnh nhân không phải chỉ là chữa bệnh. Bệnh nhân còn cần phải được săn sóc một cách thàn mạc và ân cần. Ngoài thuốc men và việc chẩn bệnh, một số bệnh viện ở Mỹ bắt đầu chú trọng việc cung cấp cả những «dịch vụ» nhân bản đồ cho bệnh nhân. Hiện đã có trên 80 bệnh viện bên Mỹ áp dụng chính sách đó.

Mỗi ngày ông Mahon Washington làm việc từ 4g chiều tối nửa đêm. Trung bình một ngày ông phải nghe và giải quyết 25 vấn đề hay lời than phiền của bệnh nhân. Từ chuyện an ủi những người qua lo lắng, đến giải thích những lời chỉ bảo của y sĩ v.v.

Tại bệnh viện Mount Sinai ở New York, cô Anne Coté, 26 tuổi, cựu y tá, cũng đang làm nghề mới như ông Washington. Trong một năm qua cô đã nghe 1400 bệnh nhân và giúp giải quyết các lời than phiền của họ. Cô Anne Coté cho biết: «phản ứng các lời bệnh nhân than phiền đều vì họ hiểu lầm. Họ không biết rằng các bác sĩ, y tá đều rất bận rộn. Nhưng các nhân viên bệnh viện cũng phải hiểu bệnh nhân. Họ lo âu vì bệnh tinh của họ. Họ lo âu về chuyện phải nghỉ việc, chuyện con cái, nhà cửa, chuyện tốn kém v.v.. Bệnh nhân cần có người lắng nghe họ hiểu họ và giúp họ».

Ở VN ta chắc còn lâu các bệnh viện mới tính đến chuyện bắt chướt Mỹ. Trong khi chờ đợi, có thể các tổ chức tư nhân như các đoàn thể thanh niên, Hướng đạo di làm công tác phục vụ này chang?

HÀI LUU

## BAO CHI

### Hội đồng báo chí xuất chiêu đầu

Sau gần hai tháng hoạt động của Hội Đồng Báo Chí chiêu đầu 56 Qui Ước Báo Chí (cho phép HĐBC quyền quyết định các biện pháp kỷ luật đối với ký giả và chủ nhiệm) sau ba phiên họp kỷ luật vào các ngày 12, 13 và 20.8 đã tuyên bố những biện pháp kỷ luật đầu tiên liên hệ đến bốn nhật báo tại Thủ đô. Nội dung các biện pháp kỷ luật nói trên như sau: cảnh cáo nhát báo Người Việt; khiển trách nhát báo Dân Lập; nghiêm khắc nhát báo Minh Châu; và sau cùng khai trừ nhát báo Hậu Chiến ra khỏi sinh hoạt báo giới trong thời gian một tháng.

Bắt đầu bằng văn đề phản phổi giấy. Sau khi chính thức đảm nhiệm việc phản phổi giấy báo do Nha Báo Chí trao lại kể từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, HĐBC đã quyết định áp dụng tiêu chuẩn mới trong việc cấp bằng giấy miễn thuế như sau: báo xuất bản trên 25.000 số mỗi ngày được phạt tối đa là 25.000 và báo in dưới 25.000 được cấp phát theo nhu cầu thực sự mỗi ngày, sau khi được Hội Đồng kiểm soát bằng nhiều biện pháp. Một trong những biện pháp kiểm soát được HĐ áp dụng là yêu cầu các báo nộp phiếu phát hành để được cấp bằng giấy theo tiêu chuẩn mới.

Hắn nhiên biện pháp nói trên không làm hài lòng một số chủ bao vì nếu áp dụng đúng, số lượng giấy báo miễn thuế của một số bao in quá ít sẽ bị giảm bớt. Theo HĐBC thì không lý nào một tờ nhật báo, như Minh Châu chẳng hạn, chỉ giao

cho nhà phát hành gần 3.000 số báo mỗi ngày cộng thêm 1.000 số do Nghị sĩ Hoàng Xuân Thủ ký giao kèo mua mỗi ngày mà lại đòi được cấp mỗi ngày 15.000 số giấy miễn thuế như báo này đã từng nhận được từ trước đây. Đây cũng là trường hợp của 2 tờ Dân Lập và Hậu Chiến; tờ trước thi không chịu nộp phiếu phát hành cho HĐBC, tờ sau lại không giao một tờ báo nào cho các nhà phát hành. Ngoài ra HĐBC còn quyết định khấu trừ số nợ bằng giấy mà 2 tờ Minh Châu và Hậu Chiến trước kia dưới mảng sét Da Vàng và Đài Quyền Sông, đã lấy trước của Bộ Thông Tin. Số nợ này lên đến 3.620 ram giấy đổi với tờ Minh Châu và 700 ram đổi với tờ Hậu Chiến.

HỘI ĐỒNG BÚ C... không bằng long với các biện pháp nói trên của HĐBC, các báo này liền mở chiêu dịch công kích HĐBC. Báo

Dân Lập trong những ngày 16 đến 20.7 vừa qua đã liên tiếp «công kích HĐBC và vu cáo mạ lỵ cá nhân những hội viên trong HĐBC bằng những văn từ thô bỉ, tục tĩu». Một mặt khác, chiều ngày 18 ông Lã phi Hùng Nguyễn an Thủy, chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Dân Lập đã cáo trạng đầu để phản đối HĐBC. Theo ông, đây là việc đầu tiên để thúc hứa HĐBC đừng bao giờ áp dụng biện pháp chế tài hoặc mờ ám hay lũng đoạn trong việc phản phổi giấy báo.

Nhật báo Hậu Chiến công kích mạnh mẽ hơn. Trong mục Chọc Trời Khuấy Nước, nhật báo Hậu Chiến số ra ngày 21.7 đã không ngần ngại gọi HĐBC là «Hội Đồng BÚ C», coi HĐBC chỉ là một thứ tay sai ngù xuẩn và kêu gọi lật đổ HĐ này. Đến đầu tháng 8, tại Trung Tâm Quốc Gia Báo Chí ông Văn Sơn Phan Mỹ Trúc, chủ nhiệm báo Hậu Chiến, đã hành động quyết liệt bằng cách dùng dao nhọn rạch lỗ nhát nơi ngực để lấy máu viết thư gửi Tổng Thống, Thủ Tướng, các Tổng Trưởng Thông Tin, Kinh Te và HĐBC và các chủ bao phản đối việc lam mờ ám và sự đối xử

bất công của HĐBC trong việc cắt bông giấy cho các báo nghèo.

Ngoài hành động công kích HĐBC như trên, bốn nhật báo này còn áp dụng một phương cách làm báo mới lạ, hi hữu. Liên tiếp trong các số báo từ ngày 20 đến 23 tháng 7 hai nhật báo Dân Lập và Người Việt đã là cùng một khuôn giống nhau như đúc. Chỉ trừ tên báo thì khác nhau, phần còn lại của hai tờ báo này hoàn toàn là một; cả hai giống nhau từ cách sắp xếp tin tức đến từng hàng từng chữ, từ dấu chấm đến dấu phết. Đây cũng là trường hợp báo Minh Châu và Hậu Chiến khi hai báo này cho in giống nhau từ tin lớn đến tin nhỏ. Những tin này, ngoại trừ khác tíi là đều giống nhau không sai một dấu chấm dấu phết. Ngoài ra nhiều bài vở của hai tờ báo này cũng giống nhau, giống nhau từ chữ số cột đến cõi chữ.

### Vi phạm Qui Ước Báo chí

Ban Thông Cáo của HĐBC về việc áp dụng kỷ luật (cảnh cáo, khiển trách, nghiêm khắc khiến trách và khai trừ) do ông chủ tịch HĐBC Huỳnh thành Vị ký tên, đã xác nhận những vi phạm của bốn

nhát báo nói trên đối với Qui Ước Báo Chí như sau: Cả 4 tờ đều vi phạm chương 2 (Tin điều của người làm báo) thêm vào đó 3 tờ Dân Lập, Minh Châu và Hậu Chiến còn vi phạm nặng nề điều 15 Qui Ước Báo Chí (nghĩa vụ của chủ nhiệm). Và biện pháp kỷ luật nặng nề nhất đã được dành cho báo Hậu Chiến: bị khai trừ khỏi sinh hoạt báo chí trong 1 tháng (tháng 9). Trong thời gian này, báo Hậu Chiến bị truất mọi quyền lợi nghề nghiệp về tinh thần (không được HĐBC bảo vệ nếu quyền tự do hành nghề bị xâm phạm) cũng như vật chất (không được cấp bông giấy miễn thuế).

Người ta còn nhớ hồi cuối tháng 6 vừa qua tại buổi lễ ra mắt của HĐBC được tổ chức tại Tòa Đô Chánh, ông Huỳnh thành Vị, chủ tịch HĐBC đặt trọng tâm vào việc chỉnh đốn nội bộ, xây dựng cho kỹ được một làng báo chuyên nghiệp, vôt tư, có kỷ luật. Ông cũng nhấn mạnh rằng HĐBC quyết tâm thanh trừng những con chiên ghê trong làng báo và loại trừ hẳn những ngoại nhân xâm nhập làng báo để mưu đồ bất chính. ANH ĐIỀN

## BAO CƯ

### Vận động tranh cử trong Chợ lớn

Cuộc bầu cử Hạ Viện đã trôi qua, nhưng những hình ảnh ngô nghênh, những sáng kiến mới mẻ trong việc kiểm phiếu của các ứng cử viên vẫn chưa phai mờ trong đầu óc người dân. Điều hình là ở khu vực Chợ Lớn, nơi có nhiều người gốc Hoa cư ngụ hơn cả.

Từ tờ mờ sáng, giờ giới nghiêm vừa giải tỏa, lệnh tranh cử vừa nổ là người dân ở những con đường lớn, những gốc cây, những đầu hẻm đã nghe có tiếng lục đục dạo búa và tiếng cãi vã tranh giành nhau để treo bích chương tranh cử, các cổ động viên có vé thật háng màu, tay cầm ngựa ngay sẵn sàng đánh đậm bắt cử lục đao.

Giờ tờ báo Hoa ngữ ra, trừ trang nhất mục tin tức quốc tế và quốc nội ra, bên các trang trọng đầy đây các bài giới thiệu của các ứng cử viên. Các bài giới thiệu này được nêu dưới nhiều hình thức, hoặc công khai như thư ngỏ gửi cử tri, lời đe dọa của các

sáng kiến và hình thức mới mẻ về bầu cử của qui vị ứng cử viên Hạ Viện vừa qua tại khu vực Việt gốc Hoa này, để qui vị nào có ý định ra tranh cử trong những kỳ tuyển cử tới thu nhận làm tài liệu.

Như chúng ta đã biết, người Huê Kiều sống tại Việt Nam, đã già nháp Việt Tịch, bình đẳng trên cả các phương diện quyền lợi và trách nhiệm với người Việt chính thống. Nhưng người Huê Kiều tại Chợ Lớn thường có một mặc cảm của thiểu số, họ luôn nơm nớp lo sợ những sự đe dọa không đâu, như sự kỳ thị chủng tộc, sự chèn ép, hàm dọa làm tiền các gác giơi el, các công quyền ài hủi... Ngày chinh là cơ hội để cho một số ứng cử viên phô trương thanh thế bằng những lời da o búa lòn của mình. Thị dụ ở số báo Thành Công ngày 22/8/71 ứng cử viên

Ngày 23 Saigon là Ông Võ Văn Phát trong bài giới thiệu trang tư đã tuyên bố chương quyết tiêu diệt bùn nhung, tiêu diệt tham quan sách nhà đồng bào Việt gốc Hoa, đáp lại những tin như bài Huệ Kiều và sau cùng giúp đỡ đồng bào trong bắt cứ trường hợp oan ức nào. Hay hơn nữa là các ứng cử viên Huỳnh Ngọc Anh và Trần Kim Thoa, họ đã có động dưới những bản tin trắc về việc giúp đỡ đồng bào Việt gốc Hoa trong việc bị bắt. Ông ứng cử viên người Việt Nguyễn Thị Sinh cho Huệ Kiều.

Bản thân công số 21-8-71. Có động những bản tin chạy tít lớn với trang 8 như sau :

«B/H Huỳnh Ngọc Anh vừa gửi thư lên bộ Tư pháp yêu cầu làm sáng tỏ cái chết mờ ám của công dân Việt gốc Hoa Phùng học Mirus. Như chúng ta đã biết, anh chàng Phùng học Mirus là thành niên Việt gốc Hoa, bị cảnh sát lính nghỉ giam giữ trong lúc bị thẩm vấn tại khán Chi Hòa, không hiểu tại sao chàng bị bắt ngã lăn ra chết. Thế là ứng cử viên Huỳnh Ngọc Anh có cơ hội để cao tần tuổi của mình Hoặc cũng ở cùng tảng, bên dưới phia tay mặt có một cái tát tượng tự. »

«Bốn anh chàng cảnh sát bị cách chức vì bài người trái phép.

Danh hiệu Trần Kim Thoa ra tay nghĩa hiệp giải cứu cho người bị oanత.

Bài báo viết : «Ông Lâm đồng Quang, con trai của một chò hắng Thủy Tinh tại Bình Thời, đang ngồi trong nhà hằng bị bắn ông cảnh sát thường phục vở cờ rồng vào nhà bắt yê bớt giam giữ. Dago Lin, Danh hiệu Trần Kim Thoa đã cấp tốc đến can thiệp, kết quả là người có tội được giải thoát và bốn anh chàng cảnh sát ngông nghênh đã bị bắt điều tra. Điều đó phương rai cảm biến trước nghĩa cử cao đẹp của bà Thoa, chàng ta được biết thêm là bà Trần Kim Thoa sẽ trả thù chi kỷ bão bát bà Việt Giang, chúc nhân bà sẽ được kiểu hào chưởng ta hòm gò rãnh...»

Ngày 28/7/71. Khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến viếng thăm bệnh viện Trung Chính của Huệ Kiều và được Nguyễn Trãi, Chợ

lòn Ông có tuyên bố là sẽ cứu xét cho miễn thuế các bệnh viện của Huệ Kiều và cho các trường sở bang hội được tự trị, thí một ứng cử viên khác cũng ứng cử tại đơn vị hai là ông Diệp Văn Hưng với cho chạy tít ngay trang nhất của tờ báo Việt Hoa số ngày 18/8/71 một bản tin như sau :

«Danh hiệu Diệp Văn Hưng vừa gửi thư lên Tổng thống yêu cầu thực hiện ngay lời hứa tại bệnh viện Trung Chính».

Và bên dưới tờ báo có một đoạn như sau :

«...Tuy nhiên biển Hưng tự nhận là thân Hành pháp, nhưng ông không phải là kẻ mù quáng a dua, lúc nào cũng vì quyền lợi của dân tộc và kiêu hào Việt gốc Hoa tranh thủ...»

Với những ứng cử viên mới rã, tên tuổi còn chưa được người biết đến, thí họ lại nhờ các bang hội các trường học hay các thương gia tên tuổi trong Cholon giới thiệu. Chúng ta hãy đọc sau đây 1 đoạn giới thiệu ứng cử viên Châu Quốc Lãm (ứng cử viên đơn vị 3 Saigon) của Tổng thân hôi họ Châu dũng ở Thành Công như sau :

«Chúng tôi nhiệt thành ủng hộ ứng cử viên Châu Quốc Lãm dấu hiệu Kỳ Lân ra tranh cử tại đơn vị 3 Saigon. Ông Lãm là một người học vấn uyên thâm, đã từng về Tàu học hỏi thêm sau khi tốt nghiệp ở trường Nghĩa An Cholon, tuổi trẻ lại thông thạo nhiều ngoại ngữ... Lần này chịu hy sinh ra để phục vụ Đồng bào, Chúng tôi nghĩ rằng Ông sẽ được nhiều người các giới ủng hộ...»

Hoặc trường hợp của Lưu Vĩnh Thái, Lưu Lệ Ngọc ở đơn vị II thi được Tổng thân Hôi họ Lưu ủng hộ. (Tổng thân Hôi họ Lưu có tài phoét Lưu Quang Minh là 1 tài phú khét tiếng tại Cholon, chủ nhân có con nhiều tài nghệ dát, nhuận, thợ phim và xuất nhập cảng tại Cholon, đã từng ứng cử Thượng viện trong liên danh cái nhà của bà Nguyễn Thị Hai).

Với các ứng cử viên người Việt thuần túy chúng quen biết lớn với giới Huệ Kiều ở Cholon thi được các Trường Học, Hiệp Hội Huệ Kiều giới thiệu; thí dụ như trường hợp ứng cử viên Phạm Tân Chiêu tại đơn vị II Saigon.

Ông Chiêu là một giáo chức phục vụ tại Nhà Trung Tiểu học đã hai mươi mấy năm, nghiệp vụ của ông liên hệ mật thiết với các trường học Huệ Kiều Cholon. Nào trong trường học Huệ Kiều Cholon. Nào

trường hợp Trưởng vị Trí đặc cử thi thử được giới thiệu Huệ Kiều tra thích nhớ khuynh hướng đổi lập, chịu chơi hơn là được các bang hội ủng hộ.

Tóm tắt dấu hiệu cũng giữ một vai trò quan trọng trong sự quyết

định. Các ứng cử viên ở Cholon, đa số là chọn những dấu hiệu gần gũi với người Trung Hoa như Phuoc Lote Tho (Huỳnh Ngọc Anh) Đầu hiệu Ngựa Bay (trong với câu Mã đáo thành công) mà người Trung Hoa rất ưa thích của hai danh hiệu

Trưởng vị Trí và Võ Văn Phát. Bởi tiệm ăn, tiệm buôn bán của người Tàu, qui vị cũng thấy tranh vẽ Mã đáo thành công 1 dấu hiệu Đầu kéo quân (của Giai a Sóng) hay Hoa Sen (của Diệp Văn Hưng...) (LIEW QUỐC)

## PHONG TỤC

### Kỹ nghệ ly dị

HK nổi tiếng về các vụ thay vợ đổi chồng của các tài tử chiếu bóng, gần mực thi đèn giàn đèn thi súng, dân Mỹ cũng có thói thích ly dị. Nhưng luật lệ ở nhiều tiểu bang bên Mỹ vẫn còn bảo thủ lắm, chuyện xác nhận ra tòa án hành chính đường tói bị pháp luật cản trở. Để truất là cả 8 người đã được ly dị với người phối ngẫu của họ, lúc đó còn ở Mỹ.

Gia đình rất rẻ : 500 đồng ăn phí, cộng với vé máy bay và tiền trọ một đêm.

Từ khi đạo luật về ly dị được ban hành (ba

tháng trước đây) đã có khoảng 220 người Mỹ đến nước này để ly dị, mang lại cho ngân sách bồn xô 36 ngàn Mỹ kim.

Bên cạnh, nước Haiti đã áp dụng luật ly dị tốc hành từ tháng 12 năm ngoái, và hiện nay mỗi tháng có 100 du khách Mỹ sang Haiti để ly dị.

Hai nước này chung như một hòn đảo, và hiện đang cạnh tranh rào riết về ngành kỹ nghệ này. Nhưng tiền thâu và sẽ là vấn đề ngân sách quốc gia hay chỉ lợi và hại các ông lớn ? Ai biết !



MADAME CÁM THẠCH

## THẨM MỸ VIÊN CÁM THẠCH Elizabeth

141/10 Cách Mạng (10 Hồ Biểu Chánh) Sg - ĐT : 40474

### ĐƯỢC NHIỀU BÁO CHÍ THỦ ĐỘ KHEN TẶNG

### DO MADAME CÁM THẠCH

TỐT NGHIỆP : Hai cấp bằng Đại Học Thẩm Mỹ Warflynn Beauty College và Cinderella Beauty Institute tại Hoa Kỳ.

TU NGHIỆP TẠI : J sin Hospital, Tokyo, Hibiya Clinic Tokyo, Shiseido Tokyo.

VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA NHIỀU BÁC SĨ CHUYÊN KHOA GIẢI PHẪU THẨM MỸ DANH TIẾNG NHẤT Quí Bà, Cô khởi tố tiến sĩ Nhật, vẫn có đôi mắt đẹp, bộ ngực đẹp, mũi cao tự nhiên. Má đồng tiền, môi cong, cầm ché.

### MÙA MƯA LÀ MÙA THAY DA MẶT

Thay da mặt, cột tay chân, thay da toàn diện, chỉ 5 ngày sẽ trẻ lại 20 tuổi.

Đặc biệt eo mập làm ốm, cắt nốt ruồi, thịt thừa, vá sẹo, nhăn, nám, tàn nhang, lỗ chân lông, Tri tuyệt các mụn, chữa theo khoa học tối tân.

Mời đăng ký tên giờ chờ trước.

# SÁNG KIẾN MỚI

## SẢN PHẨM MỚI

# «Trung tâm Cộng Đồng» một chương trình nhiều hứa hẹn

Thực ra đây không hoàn toàn là một sáng kiến hay một sản phẩm mới, nó đã xuất hiện ở nhiều quốc gia, tàn tiễn cũng như chậm tiến, nhưng đặc biệt tỏ ra rất có kết quả tại những nước đang mở mang như Trung Hoa quốc gia, Phi luật Tân, Mã Lai Á và nhất là Singapore.

Ở Việt Nam, chương trình Trung Tâm Cộng Đồng còn rất phôi thai, những Trung Tâm cũ nhất hoạt động chưa đầy 3 năm, một số chỉ mới xuất hiện trong năm 70-71, chưa đạt được 30% số Trung tâm dự trù trên toàn quốc.

### Trách nhiệm Bộ Xã hội

Theo định nghĩa của chính quyền thì TTCĐ là một hội quán công cộng, được thiết lập và quản trị bởi dân chúng trong cộng đồng với sự trợ giúp của chính quyền địa phương nhằm mục đích cải tiến đời sống của cộng đồng và là nhịp cầu hợp tác giữa chính quyền và dân chúng.

Chữ Cộng Đồng dùng đây có tính cách bao quát, nhưng khi hoạt động, tùy theo khả năng của Trung tâm, cộng đồng sẽ là các Tỉnh, Thị xã, Quận hay hẹp hơn là các Phường như trường hợp ở Saigon.

Trong kế hoạch hiện tại, Bộ Xã hội là cơ quan trung ương có nhiệm vụ giúp địa phương hành trưởng chương trình Trung Tâm Cộng Đồng bằng cách giúp đỡ sáng kiến, một phần ngân khoản xây cất và điều hành nhân viên thừa hành để các địa phương xúc tiến chương trình sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Các nguyên tắc sẽ không áp dụng một cách cứng ngắt như các chương trình khác mà mỗi Trung Tâm tại mỗi địa phương có thể uyển chuyển để tự mình mang một sắc thái riêng với mục đích phục vụ cho cộng đồng đặc lực chừng nào hay chừng ấy.

Với ý niệm trên, khi các TTCĐ hoạt động hữu hiệu, đúng với danh nghĩa và sự ước muốn của người khai sinh ra nó, chúng ta có thể có một TTCĐ hoạt động thiêng về nông nghiệp với các lớp huấn luyện sử dụng phân bón, với tổ chức đoàn thanh thiếu nòng 4 T, các tổ hợp máy cày v.v... tại một tỉnh vùng đồng bằng Cửu Long. Một TTCĐ với các hoạt động thể thao, các hoạt động huấn nghệ văn hóa, các buổi diễn thuyết về mọi đề tài kẽ cả

đề tài chống đối chính quyền một cách xây dựng tại một Quận Đô Thành. Một TTCĐ với các hợp tác xã nông nghiệp, các lớp giáo dục phổ thông, phòng đọc sách hoặc một hội trường lớn để tổ chức các cuộc vui như ca nhạc, cải lương, hội chợ... tại một tỉnh duyên hải.

### TTCĐ điều hành và hoạt động ra sao?

Trong hệ thống tổ chức mẫu, các TTCĐ tại địa phương sẽ được điều hành bởi một Ban Quản Trị là những người sống trong cộng đồng, tha thiết với cộng đồng và có uy tín để có thể lôi cuốn quần chúng tham gia các hoạt động của TT. Ban Quản Trị gồm từ 7 đến 12 vị, làm việc không lương, do sự chọn lựa của dân chúng hay do chính quyền địa phương mời tham gia. Như vậy Ban Quản Trị là một hình thức đại diện nhân dân trên phương diện nào đó và có thể rất có uy tín cả với chính quyền lẫn nhân dân nếu đem lại cho TT các hoạt động hữu hiệu và bồ ích.

Đưới quyền Ban Quản Trị sẽ có một Ban Quản Lý mà người đóng vai chính là 1 Phối trí viên (Coordinator) ăn lương chính phủ. Ban Quản Lý sẽ liên lạc với chính quyền trung ương cũng như các thành phố nhân sĩ, đoàn thể hiệp hội tư hay các cơ quan chuyên môn địa phương để phối hợp thực hiện dự án. Chẳng hạn khi Ban Quản lý có nhiệm vụ liên lạc với Ty Mục Súc địa phương để xin yểm trợ phương tiện hoặc trợ giúp kỹ thuật, liên lạc với nhà nhập cảng để mua gia súc giống với giá vốn bán cho xã viên, thống kê để biết chắc nhu cầu của địa phương cùng số người sẽ tham gia hợp tác xã và hơn nữa, mời một trại chủ có kinh nghiệm làm cố vấn cho chương trình.

Tóm lại, Ban Quản lý tuy là người của chính quyền nhưng sẽ hoạt động đứng về phía dân chúng tìm mọi cách giúp dân chúng sử dụng các phương tiện chính quyền cung cấp để cải tiến đời sống cộng đồng.

Về phía dân chúng, đầu tiên họ tham gia hoạt động của TT có thể vì cảm tình với Ban Quản Trị hay nhờ sự vận động khéo léo của nhân viên TT, sau đó nhận thấy sự hữu ích của TT họ sẽ mạnh dạn tham dự các chương trình, sử dụng các dịch vụ do TT cung cấp. Họ tham gia và trả một số phí

nhỏ. Người dân thường có thành kiến rằng những gì hoàn toàn miễn phí thường không tốt và không vừa ý mình. Khi trả một lệ phí nhỏ, họ có quyền đòi hỏi TT cải tiến các dịch vụ cho hợp với nhu cầu của họ. Vả lại TT cũng cần có ngân khoản để tổ chức sinh hoạt vì các TTCĐ chỉ nhận được sự trợ cấp rất tượng trưng hay không trợ cấp gì của chính quyền.

### Cái nhìn làng mới

Vì các hoạt động có tính cách đa diện như trên nền cơ sở của TT cần phải rộng rãi, càng rộng càng tốt. Nhiều Trung tâm đang dự trù xây cất với cả một sân vận động bên cạnh hoặc rộng lớn như 1 trường Đại học như ở An Giang (hiện chưa hoạt động, tạm cho Đại học Hòa Hảo mượn) hoặc rộng rãi như một khách sạn sang trọng tại Đà Nẵng (2 tầng lầu 22 phòng có sân rộng). Nhưng ngoài một vài TT lớn dùng với tầm vóc của nó, đa số các TT hiện hữu đều có vẻ nhỏ hẹp. Tiêu chuẩn cơ sở tối thiểu để thiết lập 1 TTCĐ gồm 1 phòng họp rộng và 5 phòng nhỏ, mỗi phòng có thể chứa 50 người. Quan trọng nhất có lẽ là hội trường của TT, nơi sẽ có những buổi họp thường xuyên.

Khi cần tổ chức một buổi lễ, dân chúng sẽ họp tại TT bàn bạc, soạn thảo chương trình — khi cần làm một dự án cống rãnh hay tráng ciment một con đường sinh lầy, phòng họp TT sẽ là nơi tham khảo ý kiến những gia đình nằm trong phạm vi phát triển của dự án. Đôi khi phòng hội còn được sử dụng làm sân khấu và nếu dân chúng muốn, một gánh hát danh tiếng có thể được mời về trình diễn và mọi người sẽ được xem với giá vé tương đối rẻ (TTCĐ Phạm Thế Hiển đã làm). Hoặc vui hơn nữa, hội trường có thể được cho thuê để tổ chức đám cưới cho một đôi trai gái trong cộng đồng và là hội viên của TT. Số tiền thu được sẽ xung vào quỹ của TT để sử dụng trong một dịp nào đó. Phát đèn cho trẻ em trong cộng đồng nhân dịp Trung Thu chẳng hạn.

Nhiều người đã có ý nghĩ ngô nghênh so sánh TTCĐ với cái đình làng trong sinh hoạt cổ truyền. Sự so sánh này rất thực tế vì về cả hình thức lẫn nội dung, TTCĐ có hình dáng của một ngôi đình tan tiến với Ban Quản Trị chính là hội đồng kỳ hào; các sinh hoạt, các buổi hội họp đều nhằm mục đích phục vụ cho chính địa phương và là nhịp cầu liên lạc giữa chính quyền và dân chúng. Khi chính quyền có một chương trình mới, TTCĐ sẽ là nơi được sử dụng để phổ biến. Khi dân chúng có một nguyện vọng tha thiết, TTCĐ sẽ là nơi hội họp và Ban Quản Trị TT sẽ đề đạt ý kiến đó lên chính quyền địa phương. Các dự án phát triển sẽ được dân chúng đóng góp đúng khả năng và chính quyền trợ cấp đúng tiêu chuẩn, mọi việc sẽ diễn tiến tốt đẹp khi dân chúng nhận thấy rằng việc cải tiến cộng đồng chính là việc cải thiện đời sống cá nhân mình.

### TTCĐ : môi trường nở rộ các nhà lãnh đạo

Các hoạt động của TT chỉ có đầy đủ ý nghĩa và trọn vẹn tốt đẹp khi nó đi đến được mục tiêu

sau cùng : làm phát sinh các nhà lãnh đạo của cộng đồng và tương lai các nhà lãnh đạo quốc gia.

Thực ra thì mục tiêu này chưa được đặt ra tại VN, nhưng tại những nước đã có chương trình TTCĐ thì đó là mục tiêu tối hậu cần đạt đến. Tại Singapore, các chính đảng cầm quyền đều tìm cách đưa đảng viên về nắm lấy các chức vụ trong Ban Quản trị và tổ chức sinh hoạt cho TT. Tại TT sẵn có văn phòng của qui vị dân biểu mà đa số đều phát xuất từ các tổ chức của TT. Khi mà địa phương có một nhân vật có tài lôi cuốn và tổ chức quần chúng: nhờ một bản năng nào đó mà mỗi ý kiến họ đưa ra đều được dân chúng biếu đồng tình thì phải tạo cho họ 1 địa bàn hoạt động nếu không muốn họ trở nên phần tử đối lập phá hoại. Địa bàn hoạt động được trù liệu chính là TTCĐ. Bạn muốn trở thành lãnh tụ u ? Mời bạn đến tiếp xúc với quần chúng tại TT. Bạn có kế hoạch chương trình hay u ? Hãy thi hành đi cho quần chúng nhận xét. Bạn thiếu phương tiện u? Chính quyền sẽ trợ giúp với điều kiện bạn phải hoạt động xây dựng, dù xây dựng trong đối lập miễn không gây xáo trộn đời sống quần chúng bằng các cuộc biểu tình đập phá ; muốn chỉ trích chính quyền bạn cứ việc tổ chức diễn thuyết tại TTCĐ, quần chúng sẽ đều nghe và ủng hộ bạn nếu bạn có đủ tài đủ sức. Sẽ không còn cảnh xuống đường liên miên ngoài đường phố nữa. Đất nước muốn tiến bộ phải xây dựng, không thể chỉ đà pha suông. Cộng đồng sẽ chấp nhận sự chống đối nếu lãnh tụ chống đối có chương trình xây dựng hay hơn chương trình hiện hữu ! Hãy làm cái mới đi đã trước khi phá bỏ cái cũ ! Hãy nói cho dân chúng biết ý kiến xây dựng của bạn trước khi muốn dân chúng theo bạn để làm cách mạng xã hội. Nếu muốn quần chúng bỏ phiếu cho bạn hãy làm đi và để cho cộng đồng của bạn phán xét.

Tóm lại chương trình TTCĐ là chương trình rất hay, có tầm vóc lớn, tiêu biểu cho một đời sống dân chủ pháp trị thực sự ; nhưng hiện nay chỉ mới ở bước sơ khởi. Có đạt được các viễn tượng trên không còn tùy ở chính quyền, ở sự hợp tác của quần chúng và nhất là ở những vị có tâm huyết với cộng đồng, các nhà lãnh đạo tự nhiên của cộng đồng. Chúng tôi giới thiệu chương trình này với qui vị với mục đích mong rằng khi chương trình này được thực hiện ở cộng đồng qui vị, qui vị hãy tiếp tay để xây dựng nó, xây dựng một cái gì cho địa phương của qui vị, hoặc bằng tinh thần hoặc bằng vật chất. Đất nước cần mọi sự hợp tác xây dựng của qui vị thay vì chỉ có chống đối đập phá mà hậu quả càng ngày càng thảm hại...

HOÀNG TÔNG.





# CÁNH HOA CHÙM GÓI

Nguyên tác  
« THỔ TY HOA »  
của QUỲNH DAO

bản Việt văn  
LIÊU QUỐC NHĨ

## (TIẾP THEO)

— Tôi có nghe, có phải dùng một chiếc đĩa lật úp xuống tờ giấy viết dày chữ, trên đĩa có vẽ một mũi tên. Mỗi lần cầu cơ cần ba người, mỗi người đặt một ngón tay mình lên đĩa sau khi cầu cơ lèn chiếc đĩa sẽ tự động chạy và chúng ta có thể hỏi nhiều câu hỏi. Khi chiếc đĩa ngừng, mũi tên chỉ chĩa nòi, thì đó là lời đáp, phải không?

Khởi Khởi gật đầu — phải, có một lần tôi, anh tôi và Trung Đan cùng cầu cơ, chúng tôi đã cầu hỏi của bà quý này.

— Thật à, thế bà ta đã nói gì?

— Bà ta đã dùng mũi tên chỉ bốn câu.

— Bốn câu đó ra sao? Tôi trả lời thích thú. Khởi Khởi nhìn tôi dò xét, đôi mắt to đen nhảy đèn vô cùng, đoạn đọc bốn câu như sau:

— « Hồn ma phiêu bạt, không nơi nương tựa, muốn tìm lại ân tình cũ, nhưng sao vẫn hận ngàn trùng ».

— Thật vậy ư? Sao khó tin quá. Tôi nói.

— Nếu chị không tin, chị cứ hỏi Trung Đan xem. Hôm ấy trời mưa, cũng trong căn phòng này, chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn cơm, bên cạnh còn có Mạc Bình đứng hầu, tôi đã cầu nguyện, một lúc khi bà ta nhập vào, một cơn gió lạnh đã thổi đến làm rung cả cửa kính, khiến Mạc Bình còn phải tuột nữa...



Lời nói của Khởi Khởi chưa dứt, thì một cơn gió thổi đến làm hai cánh cửa kính kêu ken két, trống chừng như muốn mở tung ra. Tôi giật mình nhảy nhõm lên, trừng mắt nhìn về hướng cửa không một bóng người, trong khi Khởi Khởi nhìn tôi, trấn an:

— Chị sợ phải không? Nhưng đừng lo, báo sáng nay có đăng là bão sắp đến đấy!

Nói xong, á quay người đi lên lầu. Tôi cũng không thể ngồi nơi phòng ăn trống trải này một mình được, nhất là sau trận gió kỳ quái ban nãy, khiến tôi có cảm giác như con quỷ đó đã vào phòng và đang bước theo Khởi Khởi, nên cũng vội vàng lên lầu.

Chia tay với Khởi Khởi trước cửa phòng, đôi mắt của bà nhìn tôi như có vẻ gì đặc biệt. Một chút khinh thường pha lẫn ngạo nghễ. Đóng cửa phòng lại, ngồi ở mép giường, bỗng tôi như sực nhớ lại, biết đâu chiếc bóng ban nãy không là Khởi Khởi vì cũng tóc dài, cũng áo choàng (áo Khởi Khởi mặc lúc nãy là chiếc áo ngủ dài). Anh của bà đã từng nhát tôi 1 lần, thì bà làm sao lại không dám nhát tôi một lần nữa chứ? Chỉ cần già một vài tiếng rên xiết, xong chạy ngay vào phòng sách giáo sư La Nghị, rồi bước qua phòng ăn trước tôi một bước, đoạn giờ như không hề biết gì cả là xong. Nhưng mà tại sao họ lại nhát tôi chứ? Có mục đích gì chàng? Khởi Khởi tình không giống anh thích đua giặc và châm chọc, thế thì lúc nãy chiếc

đồng tôi thấy có thật là của quỷ chăng? Con quỷ treo cổ trên cành cây đó?

Gió lại thổi tung cửa sổ, làm mát lạnh cả gác. Khiến tôi rung mình. Vội chạy ngay đến cái then thật chặt, xong phủ thêm tấm màn tôi nhảy lên giường tim giấc ngủ, nhưng những câu chuyện ma quỷ ban nãy khiến tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào, cảm giác sợ sệt vẫn còn lingers trong tim. Mở vỏ súp ký Trung Quốc ra, lật phần súp cận đại, tôi đọc lớn :

— « Năm dân quốc thứ hai (1913) quốc hội được thành lập, chính phủ được tổ chức. Ba Tây và các quốc gia khác thừa nhận Trung Hoa Dân Quốc, cũng trong năm này Tổng Giáo Nhơn bị đâm tại nhà ga Thượng Hải... »

Với tay tắt lấy ngọn đèn ở đầu giường, mồm tôi vẫn làm rầm rộc những sự kiện lịch sử ở năm Dân Quốc thứ hai — Tổng Giáo Nhơn bị giết tại nhà ga Thượng Hải, Tổng Giáo Nhơn bị giết tại nhà ga ở Thượng Hải, bị giết ở nhà ga Thượng Hải...

Rồi mơ màng màng, hình như tôi đã vào giấc ngủ. Giấc ngủ đến một cách chẳng bình thường, tôi lăn qua, lăn lại, rồi bỗng thấy một dọc xe hỏa, thấy người đàn ông nằm trên vũng máu trong khi tôi đứng cạnh và bị một lớp người vây quanh là hé:

— Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Nó chính là kẻ giết người!

Rồi có người nắm lấy tôi, tôi vùng vẩy lao:

— Không! Tôi không biết ông ta là ai cả! Tôi không hề biết ông ta thật mà!

Bỗng nhiên, người đàn ông với gương mặt đầy máu ngồi nhôm dậy, trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt lóe ra trông thật dữ tợn:

— Mi không biết ta thật à? Ta là Tổng Giáo Nhơn đây!

Tôi lăn qua, ôm chặt lấy mền đầu lắc nhanh — Tổng Giáo Nhơn? Tổng Giáo Nhơn bị giết ở nhà ga Thượng Hải đó ư? Trời ơi! Tôi biết mình đang trải qua cơn ác mộng. Cầu trời cho con được giấc ngủ yên lành! Tôi vùi đầu vào gối và lại tiếp tục ngủ,

Cơn ác mộng khác lại đến, tôi bỗng thấy mình cô độc đi trong vùng tuyết băng hoang dã trên trời có rất nhiều mặt trăng, nhưng sao lại lạnh thế, gió lạnh mãi thổi vào gáy, trong lúc mai miết đi, tôi đi mãi, đi mãi mà sao vẫn không ra khỏi được nơi hoang vu này? Gió thổi mạnh làm tôi chợt ngã, chồm dậy, bỗng nhiên tôi thấy một con quỷ tóc dài, chét treo, gương mặt trắng bệch, lưỡi le thật dài, trên cổ sợi thừng vẫn còn mắc ở đó... Nó càng lúc càng tiến đến gần, rồi thở phào vào mặt, khiến tôi phải trốn lánh, mặc dù vẫn mù mờ hiểu rằng đây chỉ là giấc mộng, cố gắng thức dậy nhưng chẳng được. Rồi bỗng nhiên a chụp được tôi, những ngón tay trợ xương đang sờ vào gáy khiến tôi vùng vẩy. Nhưng càng lúc, gương mặt con quỷ càng kề cận, thở phào những hơi lạnh giá vào mặt, vào

gáy tôi, bàn tay trợ xương lại sờ vào mặt, tôi hốt hoảng, vùng vẩy hết to...

Rồi bỗng, những tiếng ầm ầm! do khung cửa kính đập vào tường lọt vào tai. Tôi nhớ mình đã cài kỹ càng cửa sổ, thế thì gió nào thổi đến thế? Giật mình, tôi choáng tỉnh.

Trước nhất, tôi cảm thấy có một bàn tay, một bàn tay thật đang xoa trên mặt trên cổ tôi, những ngón tay lạnh lẽo kia làm tôi trở mình, tiều thức như đang bảo: — tôi chưa tĩnh hẳn mà nằm trong nòng...

Nhưng rồi lại nghe tiếng đậm vào tường cửa cửa. Gió thổi phát vào mặt làm tôi giật mình. Cánh tay! Hải, cách tay! Tôi cố gắng mở choàng mắt, trước tiên thấy cửa sổ vẫn mở và ánh trăng lờ lững trên không, tôi lại quay đầu nhìn về phía đầu giường, tay chân tôi bỗng như lạnh cứng, máu như ngưng chảy. Một người đàn bà xõa tóc đang đưa tay sờ lạy cổ tôi! Tôi nhắm chặt mắt lại, hét to.

Cánh tay kia rút lại, nhưng tôi vẫn hét không ngừng, ôm chặt chiếc mền, tiếng hét tôi rền vang trong đêm tối, càng khiến tôi lo sợ. Tôi càng la to hơn. Tiếp đó, có tiếng chân người xông vào phòng, rồi đèn bật sáng. Tôi mở choàng mắt ra, đầu tiên vẫn nhìn thấy người đàn bà xõa tóc đứng trước giường với chiếc áo ngủ trắng thêu hoa — đó là bà La Nghị, bà ta đang đứng thẳng nơi đáy giường mắt nhìn tôi với nét sợ sệt, có lẽ vì tiếng la của tôi quá lớn.

— Chuyện gì đó? Lại xảy ra chuyện gì nữa thế? Người xông vào phòng lúc này là Trung Đan, hắn mặc chiếc áo ngủ đứng giữa phòng, vẻ hoảng hốt vẫn còn in trên mặt. Một lúc sau, tôi lại nghe nhiều tiếng chân bước loạn ngoài hành lang, tất cả mọi người đều bước vào phòng, gồm có: Giáo sư La Nghị, Hạo Hạo, Khởi Khởi và sau đó là Mạc Bình. Tất cả mọi người đều hoảng hốt hỏi:

— Chuyện gì thế? Có sao không?

Giáo sư La Nghị thở đều và hé:

— Úc My, bộ em điên rồi hở?

Tôi ngồi dậy, run run ôm chặt lấy mền, vừa qua khỏi cơn kinh hoàng, lại nghe tiếng hét của giáo sư một cách vỡ vỡ, vừa giận oán ức, nước mắt từ khoang chảy quanh, chưa trấn áp được sự run rẩy, vừa khóc tôi vừa nói:

— Bác Nghị, sao bác nhát chau sọ làm chi? Ở nhà này ai cũng muốn nhát tôi cả...

Nghĩ đến chiếc bóng đen trong vườn và lần nhát ma của Hạo Hạo, tôi tiếp — Tất cả mọi người trong nhà này, ai cũng ăn hiếp tôi, cũng xem tôi như một trò đùa nghịch cả! Tôi úp mặt vào tay nức nở khóc:

— Hừ, chuyện gì nữa vậy? Ai ăn hiếp em đâu? Giáo sư La Nghị bức bối gắt.

Xin giáo sư hãy chậm rãi hỏi cô ta, có lẽ chuyện gì đã làm cô ấy sợ. Trung Đan nói Long han đến cạnh giường. Tôi ngược mặt lên, đôi mắt



# MỘT VÒNG THẾ GIỚI

## TÀI CHÁNH Đế quốc Dollar

Mỗi năm người Mỹ bỏ ra 45 tỷ Mỹ kim mua hàng của các nước về cho dân Mỹ xài. Nào là xe hơi Nhật, Đức, máy chụp hình Đức và Nhật, đồng hồ Thụy Sĩ, áo len Áng Lè, rượu whisky Tô cách Lan v.v... Phải nói là dân Mỹ rất sướng, tha hồ xài đồ ngoại quốc, trả bằng Mỹ kim ai ai cũng hoan hỷ nhận.

Ngoài ra, dân Mỹ đi du lịch khắp thế giới, mỗi năm có khoảng 4 triệu người hoặc đi ngoại quốc du lịch, nghỉ hè hoặc ra sống ở nước ngoài. Họ cũng chi tiêu hàng chục tỷ Mỹ kim.

Cuối cùng, Mỹ kim còn chảy ra khỏi nước Mỹ bằng con đường làm ăn. Các công ty, xí nghiệp của Mỹ bỏ vốn vào dựng cơ sở ngoại quốc kiếm lời. Trong số 200 đại xí nghiệp ở Mỹ thì có 80 xí nghiệp dành hơn một phần tư số thương vụ ở ngoại quốc.

Mỹ kim cứ từ nước Mỹ chảy đều ra ngoại quốc, và các nước cũng hoan hỷ nhận. Họ sẽ dùng Mỹ kim đó như một thứ tiền quốc tế để buôn bán với nhau.

Các nước trao đổi, dự trữ loại tiền quốc tế này, một cách an toàn vì Mỹ kim đã được bảo đảm bằng

vàng. Theo thỏa ước ký từ năm 1944 ở Bretton Woods, Hoa Kỳ, cứ 35 Mỹ kim đem lại đổi cho ngân khố Hoa Kỳ, thì được một bảng (ounce) vàng. Thỏa ước đó được 118 nước thuộc quỹ tiền tệ quốc tế (IMF : International Monetary Fund) ký kết. Thỏa ước này xây dựng nên tòa nhà Tiền Tệ Quốc Tế, mà cột trụ là Mỹ kim, nền móng là vàng.

Trong tháng tám vừa rồi, ông Nixon đã cưa một nhát, làm cây cột trụ không còn dính trên nền móng đó nữa. Trong số các biện pháp tài chính của Nixon, hai biện pháp làm cả thế giới cùng chời với.

— Thứ nhất, ngưng không nhận Mỹ kim để đổi lấy vàng nữa.

— Thứ hai, tăng thuế nhập cảng thêm 10 phần trăm.

Biện pháp thứ nhất làm cho đồng Mỹ kim hết được vàng bảo đảm. Sở dĩ ông Nixon phải quyết định vậy, vì hiện nay số Mỹ kim lưu hành ở ngoại quốc lên tới 47,7 tỷ bạc. Trong khi đó số vàng và ngoại tệ dự trữ trong kho của Mỹ chỉ có 13,5 tỷ mà thôi.

Tình trạng tài chính nước Mỹ giống như một anh nhà giàu sắp phá sản : tiêu xài dữ quá, số nợ gấp ba lần số vốn còn trong nhà. Chỉ cần một nước Đức hay Nhật mang Mỹ kim dự trữ của họ sang bắt Mỹ đòi vàng cho, cũng đủ làm ngân khố Mỹ cạn sạch !

Biện pháp của Nixon là một lối vỗ ngực. Nhưng đòn tài chính vừa qua của Nixon đã khiến Nhật chịu không

## Áp lực

Ông Nixon đã đưa ra quyết định trên vì mức khiếm hụt của cán cân chi phí Mỹ đã tới mức báo động.

Theo nguyên tắc, số tiền do một nước chi ra phải ngang với số thâu vào, thì cán cân chi phí thăng bằng.

Từ 10 năm nay Mỹ luôn luôn chi ra nhiều hơn số thâu vào, chỉ có ba năm là không bị khiếm hụt. Năm ngoái Mỹ bị khiếm hụt 10,7 tỷ. Năm nay, riêng trong 6 tháng đầu mức khiếm hụt đã tới 11,6 tỷ. Theo đà đó, tới cuối năm 1971 mức khiếm hụt sẽ tới 23,2 tỷ Mỹ kim.

Trước tình trạng đó, các nước không còn tin tưởng vào đồng Mỹ kim nữa, và đồng bạc xanh này càng ngày càng xuống giá.

Nhân viên của quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đã yêu cầu chính phủ Mỹ hạ giá đồng Mỹ kim bằng cách tăng giá vàng lên 35 dollars một Ounce.

Nhưng nếu Mỹ làm như vậy, các nước sản xuất vàng như Nam Phi, Nga sẽ lợi vô kề.

Vì vậy Nixon buông bỉnh không chịu hạ giá Mỹ kim. Biện pháp thứ hai của ông, tăng thuế xuất cảng, nhằm bắt một số nước tăng giá tiền của họ.

Bạn sẽ hỏi : Mỹ hạ giá đồng dollar, hay nước khác tăng giá tiền của họ thì kết quả khác nhau chỗ nào ?

Khác nhau ở chỗ : nếu Mỹ hạ giá dollar thì tiền Mỹ xuống giá so với tất cả các loại tiền. Còn như mỗi nước nào đó tăng giá tiền của họ, thì tiền Mỹ chỉ xuống giá so với nước đó thôi.

Vào tháng 5 năm nay, các nước Âu Châu đã phải tăng giá tiền của họ so với Mỹ kim : Áo, Thụy Sĩ, Đức, Hòa Lan, Bỉ. Riêng ba nước Đức, Hòa Lan, Bỉ, thay vì định một giá tăng chính thức, họ chấp nhận một hối suất nội, nghĩa là để cho giá trao đổi với Mỹ kim lên xuống tùy theo thị trường lên xuống.

Buồng bỉnh trước áp lực của Mỹ, Nhật vẫn không chịu tăng giá đồng Yen của họ, với hối suất 360 Yen án một Mỹ kim.

Nhưng đòn tài chính vừa qua của Nixon đã khiến Nhật chịu không

thấu. Và trong tuần trước, Nhật cũng phải bỏ hối suất 360 yen và chấp nhận một hối suất nói nữa,

Hành động của chính phủ Mỹ nhằm áp lực để Nhật tăng giá đồng Yen, do đó hàng Nhật bán sang Mỹ sẽ đắt hơn. Từ bao năm nay các xí nghiệp Nhật có chính sách bán hàng cho dân chúng Nhật thi thật mắc, trong khi đem xuất cảng thì bán hạ để cạnh tranh với các nước. Chính hàng Mỹ cũng bị cạnh tranh ngay trên đất Mỹ. Vì vậy, sau khi Nixon tăng 10 phần trăm thuế nhập cảng, các xí nghiệp Mỹ đều hoan nghênh. Công ty hóa phẩm vĩ đại Dow Jonne, hiện bán 40 phần trăm số hàng ra ngoại quốc, đã đánh điện ca ngợi Nixon «chúng tôi hân hạnh về ông».

Nhưng chính phủ Nhật thì chắc chắn bị đau. Cá nhân thủ tướng Sato, chắc không thể cầm quyền qua một năm nữa. Nhưng chính phủ kế vị ông Sato liệu có phải nhẫn với Mỹ không cũng không chắc. Và nền ngoại giao giữa Mỹ và Nhật đang bị đe dọa lùng cung.

Tương quan ngoại giao đã phải được đặt trong khung cảnh toàn thế Á Châu.

Trong lúc TC luôn luôn đe kích nước Nhật, tố cáo Nhật muốn phục hồi chế độ quân phiệt, thì Mỹ đã ngầm ngầm bắt tay TC, qua mặt cả Nhật.

Tổng số hàng Nhật bán sang Mỹ khoảng 7,2 tỷ, sẽ bị giảm bớt chừng 1,4 tỷ trong năm nay. Các công ty lớn ở Nhật đều bị ảnh hưởng. Ngay sau khi Nixon đưa biện pháp mới ra, giá chứng khoán, biểu thị giá trị của cổ phần các công ty, đã sụt xuống gần 20% ở Đông Kinh.

Thị trường hối đoái ở Đông Kinh cũng vậy. Trong khi ở Áu Châu, ngàn hàng các nước đã đóng cửa không nhận Mỹ kim, thì ngàn hàng Nhật vẫn tiếp tục cho đổi. Hành động đó đã bị nhà báo Asahi coi là tự sát kiểu Kamikaze. Người ta đã xô đem dollar đổi lấy đồng Yen và tới cuối tuần thì ngân hàng Nhật đã nhận 3 tỷ mỹ kim. Tuần lễ sau đó, chính phủ Nhật phải quyết định cho đồng Yen nội, nghĩa là bãi bỏ hối suất chính thức 360 Yen án một Mỹ kim. Giá đồng Yen từ nay được định theo thị trường và giá tăng khoảng 5 phần trăm so với giá chính thức.

## MẼ TÂY CƠ Cuộc vượt ngục tối tân !

Đúng là CIA tổ chức lò người ta phai kêu lên, sau khi tên tù David Kaplan, 44 tuổi, vừa thoát khỏi nhà giam ở Mẽ Tây Cơ bằng một cú vượt ngục có thể coi là được tổ chức tối hảo giữa thế kỷ 20 này!

Nhà tù Santa Marta Acantla có 136 linh gác chờ dầu phải it. Buổi tối hôm đó các linh gác chui vào coi xi nê. Hai năm nay mới có một lần chiếu xiné trong nhà tù này cho linh coi. Chỉ có 5 ông linh còn ở ngoài các vong gác quanh trại.

Bỗng lúc đó có một chiếc trực thăng bay tới, sơn màu xanh và trắng, màu quen thuộc của những chiếc trực thăng do bộ Tư Pháp Mẽ tây Cơ vốn sử dụng, chiếc trực thăng sà xuống tận trong sân nhà tù.

Các ông linh gác đoán rằng chắc có một thượng quan của gửi Dùi Cui nào bắt thần đèn tiếng đây !

Trực thăng vừa đậu, bai tù nhân nấp sẵn một nơi, vút chạy ra leo lên. Trực thăng bốc lên thật nhanh. Linh không kịp bắn một phát đạn nào cả. Tất cả câu chuyện diễn ra trong vòng hai phút !

Hai tù nhân trốn thoát ở gian phòng số 10, một tên là David Kaplan, người Mỹ, người kia là Carlos Sntonio G. Castro, người Venezuela.

Chính me sư Kaplan mới là tay vượt ngục chính. Hắn đang thò hình cái án tử 30 năm trong nhà ngục canh phòng cầm mặt nhất xứ Mẽ Tây Cơ này.

Mười năm trước, sau khi CIA Mỹ thất bại trong vụ Đô Bộ Vịnh Con Heo định lật đổ Castro, Kaplan bị trục xuất ở Tây Ban Nha, đưa về Mẽ Tây Cơ vì bị truy tố về tội sát nhân. Người bị hắn giết là Louis Vidal, người ta nghĩ Kaplan là nhảy viên tình báo Mỹ CIA và hắn đã giết Vidal một người cộng





Quyền thứ II – Bộ Hai – trong trường thiền tiêu thuyết chưa có tên gọi



Talia 67

## BÊN MƯA NGÀU

truyện dài CUNG TÍCH BIỀN

259

260

### CHƯƠNG II

Hằng ngày, từ Chợ Kế hay từ một khu nào khác trở về, tới chân đồi, Hải Nhiên có quyền tin tưởng rằng phía trên kia, nơi lưng chừng dốc thoai thoả có nhà của mình. Đó là nơi an nghỉ. Một chốn dừng chân hoàn hảo nhất đời anh. Thật nhiều năm sau anh sẽ chỉ ở đó với vợ cùng con. Đời anh cùng bạn người liên hệ mâu xươong sẽ quấn quít nơi đó, thấm đất quê hương.

Một hai con sông đã chảy trong giấc ngủ, đồng lúa chín vàng, hoa nở trắng, mùa màng thơm phức; có thể nói tất cả gì un đúc đời sống đã được thường trực diễn ra trong giấc mộng hắng đèn của Hải Nhiên.

Hải Nhiên thừa biết từ nay anh không còn một đời sống ngang tàng, tự do như thuở xưa. Ồn lại, sông gần một người đàn bà, anh sẽ có những an ủi khác hơn. Đúng chạm với những sự việc nhỏ nhoi, đương lấy cái thường tình; nhưng tất cả đó được gọi là hạnh phúc.

Hải Nhiên đòi khi nghe thấy cái chân chuồng, cái không ra gi, cái đã rời của một thanh niên đã có vợ. Rồi đâu lại vào đấy. Đời sống một người đàn bà, đúng hơn là một người vợ, chỉ gồm toàn những lời hỏi không đâu, nhỏ nhẹ, nhu cầu giết người, chỉ những tì tè ăn mòn, những cái chính buồn nôn, những thau van gió bụi, đêm có mồi nước dái của con cái, sáng thì chuyền cơm áo người đàn ông.

Hải Nhiên khám phá thay đổi nơi anh; anh sống chứng mực hơn, thực tế hơn, bị luôn luôn ngửi có «bè bạn», anh không phải trả lại với đêm trống rỗng hao hụt. Từ ngày có vợ, đều qua thật mâu, ngày đường như dài hơn. Ngày đầu tắt mặt tối. Cái nhìn của anh đổi với cảnh đời bên ngoài đã khác đi nhiều. Cảnh đời đổi khác hay chính anh đổi khác?

Tình yêu đã đổi áo để trở thành một thứ tình nghĩa vợ chồng.

561

Tình nghĩa vợ chồng là tình nghĩa của hai con ngựa song hành, dề kéo một chiếc xe thồ mò đường trường.

Một hôm Hải Nhiên vò tinh hỏi vợ:

«Em có tin ở số mạng không?»

Vợ trả lời:

«Tin chứ. Mà anh hỏi làm gì kỳ cục?»

Hải Nhiên cười.

«Phải tin mới được. Lấy được em là do số mệnh ông trời xe. Nếu anh có vợ tí mèo đâu trong Nam kỳ thì bây giờ tinh thế e đời khác».

Câu nói của Hải Nhiên làm Liên bất chợt ghen tuông, it ra là ghen với quá khứ của chồng:

«Anh tiếc rẽ một điều gì. Anh hư lắm?»

Không phải. Tiếc rẽ gì?»

«Tiếc rẽ cái người đã hơn em?»

«Đừng nói nhảm. Anh không lỗi đâu. À, mà ai hơn được em?»

«Vậy tại sao anh nhắc cái thời lưu lạc xa lắc của anh?»

Hải Nhiên giải nghĩa:

«Nói vậy để biết nếu anh có vợ tí mèo trong Nam kỳ anh sẽ sinh con cái trong đó. Anh chết chôn trong đó, biệt cảm với cố quận...»

Liên hoảng hốt.

«Đừng nói nhảm!»

«Đâu có nhảm. Bộ hai vợ chồng đội trời mà sống đời đời như đá trên núi sao. Định mệnh là chỗ đó. Em hoặc anh, một người sẽ oắng tù ti trước. Người ở lại mời cực đó...»

«Theo em, người đi trước mời là người mang nhiều lõi lăng trước khi phanh mắt. Đâu phải chết là hết. Đâu phải lia đời trước là khỏi nợ nần. Mà này, tại sao anh nói gở thế...»

Hải Nhiên nhìn vào cây đa dưới nơi chân đồi, nói:

«Có gì mà gở. Anh trồng cây đa đó, nó sống thay anh. Con lớn, cháu lớn, sẽ nhìn thấy cây đa hoài.»

Hải Nhiên lại sờ bụng vợ điêu:

«Bụng em bị lâm rồi nè. Nhớ chuyện bụng vào buổi sáng nghe không. Đì mồi bà mụ trong đêm mệt thấy bà. Em sinh con trên đồi.»

«Anh muốn đặt tên con là gì?»

«Trai hay gái mới được cho?»

«Ai mà biết trong bụng.»

Hải Nhiên nói lớn, tự do:

«Nếu là gái thì lấy tên chim, tên hoa mà đặt. Con Sáo. Con Sậu. Con Sơn ca.»

«Nếu con trai?»

962

«Thì lấy tên là thú vật. Những con vật mạnh mẽ anh hùng mà đặt. Tên Thắng Trâu, Thắng Hổ, Thắng Voi. Nguyễn đức Voi, hoặc Nguyễn Hổ. Nó mạnh mẽ.»

Liên bỗn chồn:

«Già mà vung về thế. Con gái gì mà tên São tên Sậu. Nó mất vẻ thanh tao.»

«Nếu khéo đặt thì tên vẫn đẹp như thường. Nguyễn thị Bóng Trang, Trần thị Sơn Ca, Lê thị Mùa Đông, Nguyễn Hoàng Lan, Đô, tên hay biết mấy... Án thưa ở đức hạnh. Tên anh thuở đầu đâu phải Hải Nhiên. Hải Âu thôi.»

Hải Nhiên tiếp:

«Này, cái hạnh là đứng hàng đầu. Cái đức số một. Tui ăn ở thất đức thế nào cũng chết dam chết chém. Con cái chúng nó chẳng ra gì. Còn đàn bà thiểu hạnh thì về già ông trời ông hành hạ. Ông trời vội mà ngon.»

Lúc trò chuyện với vợ, Hải Nhiên thường «bàng bạc lung tung. Anh gao lì nhưng không khôn ngoan tể nhỉ bằng vợ. Liên được tiếng là cô gái thông minh trong làng xóm kia mà. Điều đó làm Hải Nhiên hạnh diện lắm. Liên là một người vợ quả cảm dũng. Hằng ngày nàng làm mọi việc vặt vãnh, còn phải ngồi khung cửi dệt vải. Mỗi ngày bọn họ làm việc có đến mười sáu tiếng đồng hồ. Mạng tưởng họ thật gàn: xây được một ngôi nhà ngói vững chắc.

«Anh à, dù sao cũng phải có cái nhà cái cửa, khang trang. Con cái sao khỏi tủi hổ cha mẹ nó nghèo»

«Là cái chắc. Anh hứa với em là chúng mình sẽ làm được tất cả, miễn thằng... Cả Nhấp nó đừng quấy phá. Đ.M, thằng chó chết đã phá hoại nhiều gia đình. Thằng mất lái. Nhất lùn nhì Cả Nhấp.»

Liên bàng hoàng:

«Đừng chửi người ta vô cớ. Khi nào động trời mình bàng hay. Lâu nay em đâu thấy anh chửi thề»

Hải Nhiên chưa biện:

«Hôm qua đi nhậu với linh trên đồn, lây mấy tiếng.»

«Anh hứa với em rằng anh có bồ chửi thề không.»

«Bồ là cái chắc. Anh ngọt lành mà. Nay... nghe nói ông quận sẽ thu thuế mỗi đầu người. Tại Pháp bỏ chạy rồi sao mỗi người vẫn còn đóng thuế thành?»

Liên ngạc nhiên ra bối rối.

(CÔN NỮA)



# Hạ Viện mới dưới mắt 3 chính khách

(tiếp theo trang 25)

TÂM của Phong Trào về hạng ba và đảng lề đặc cử thì bị xén bớt hơn 900 phiếu, và bị cho tuột xuống hạng 4 phải thất cử. Nhưng nói chung lại kết quả cuộc bầu cử đã phản ánh được ý muốn của nhân dân miền Nam Việt Nam.

## Trắc nghiệm quan trọng

Cuộc bầu cử này là một cuộc trắc nghiệm quan trọng đối với các chính đảng, trắc nghiệm về mọi phương diện: tổ chức, lãnh đạo, đường hướng tranh đấu. Một số chính đảng đã thất bại nặng nề, một số khác có thể nói là thắng lợi vẻ vang. Nói chung thì chính đảng đã có một vai trò quan trọng hơn trong khi các lực lượng tôn giáo có vẻ mất bớt một phần thế lực. Đó là một sự chuyển hướng trong chính trường, có lợi cho việc dân chủ hóa ổn định miền Nam Việt Nam.

## Thắng lợi

Phong trào QGCT có được 23 đoàn viên đặc cử. Ngoài ra, còn độ 20 cầm tinh viên được sự ủng hộ của Phong trào cũng đặc cử. Nhiều cầm tinh viên này có thể sẽ hợp tác chặt chẽ với Phong trào trong Hạ Nghị Viện pháp nhiệm II. Cuộc bầu cử xác nhận rằng lực lượng của Phong trào phần lớn ở vùng IV và vùng III. Ở vùng I, Phong trào hấy còn yếu và ở vùng II, Phong trào chỉ mới đạt được một ít cơ sở mà thôi. Ở những tỉnh mà Liên danh IV Cấp Tiến ứng cử vào Thượng nghị Viện năm 1970 về nhất, như Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Hậu Nghĩa, tỉnh Long An các ứng cử viên DB kỳ này của Phong trào đều đặc cử về vang. Bảy trong mười ứng cử viên của Liên danh IV Cấp Tiến ứng cử Thượng nghị viện năm 1970 ra tranh cử vào Hạ nghị Viện năm nay đều đặc cử cả. Đó là bạn Huỳnh trung Chính (Thị xã Rạch Giá), Nhơn Minh Trang (tỉnh Kiên Giang)

Nguyễn Ngọc Tân tức Phạm Tuái (tỉnh Vĩnh Long), đại tá Phạm Văn Út (Tỉnh Ba Xuyên), Trung tá Phan Công Phú (đơn vị III Saigon) Trần minh Nhựt (tỉnh Bến Hòa), và Nguyễn V. Qui (tỉnh Hậu Nghĩa).

Chúng tôi sẽ cố gắng họp tập các đoàn viên và cầm tinh viên đặc cử của phong trào để lập một khối tại Hạ Nghị Viện, đồng thời cũng cố bả vững cơ sở để các dân biểu Cấp Tiến có thể vừa bình vực quyền lợi hằng ngày của cử tri ở địa phương mình, vừa tranh đấu cho quyền lợi chung của Quốc Gia ở diễn đàn Quốc Hội. Chúng tôi cũng sẽ cố liên lạc với các lực lượng chính trị khác để lập những khối liên minh vững chắc và lớn hẫu qui cù hóa sự hoạt động tại Hạ Nghị viện, tránh sự phân hóa quá độ của Hạ nghị viện pháp nhiệm I.

## Có hy vọng khá hơn

Thành phần DB kỳ này khá hơn kỳ trước nhiều nhờ nhiều lý do: sự tham dự tích cực của các chính đảng có thực lực và đương lối hoạt động rõ rệt, và nhất là sự chọn lọc kỹ càng của cử tri. Các thành phầnлем nhem, quá khích, đầu thân chính quyền hay chống đối phản lòn đều bị loại. Ngoài ra, còn có một vai chính khách tên tuổi như luật sư Trần Văn Tuyên đặc cử. Tôi nghĩ rằng với những yếu tố mới đó, Hạ Nghị Viện pháp nhiệm II sẽ hơn Hạ Nghị Viện pháp nhiệm I nhiều, về phương diện hiệu năng cũng như về phương diện tác phong.

## Vai trò của Hạ Nghị Viện

Trong bốn năm tới đây, cuộc chiến đấu chống cộng sẽ nhẹ lên về mặt quân sự mà nặng thêm về mặt chính trị, kinh tế và xã hội. Trong cuộc chiến đấu này, Hạ Nghị Viện, với tư cách là một cơ quan dân cử đảm nhiệm trách vụ Lập Pháp sẽ có một vai trò rất quan trọng. Nếu ý thức đúng nhiệm vụ minh, các dân biểu Hạ Nghị Viện pháp

nhiệm II sẽ có thể vừa yểm trợ Chính phủ trong việc bảo vệ miền Nam chống cộng sản, vừa thúc đẩy và giúp đỡ chính phủ kiến thiết về mặt kinh tế và cải tạo xã hội, vừa kiểm soát và ngăn chặn Chính phủ không cho lạm quyền làm bậy. Làm được như vậy thì miền Nam VN sẽ được củng cố và sẽ đạt được một nền Hòa bình vững chắc và lâu dài.

## LS TRẦN CHÁNH THÀNH

Luật sư Trần Chánh Thành, cựu Bộ trưởng Phủ Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Thông Tin thời đệ I Cộng Hòa, hiện đang hoạt động trong chính đảng Cộng Hòa Đại Chúng, Nguyên nghị sĩ với nhiệm kỳ 3 năm và đã từng giữ chức vụ Ngoại trưởng trong thời đệ II CH. Ông là một trong những nhân vật đã thúc đẩy việc thành lập UB Phối Hợp Hành Động các Chính Đảng.

## Bầu cử

Tổ chức luộm thuộm, làm mất nhiều thời giờ của cử tri phải chờ đợi từ 2 đến 4 giờ và phải di từ địa điểm bỏ phiếu này đến địa điểm khác mới làm được nhiệm vụ công dân.

## Nhiều người phải bỏ về

Số cử tri tăng so với 1967, 1971 mà số phiếu giảm? Tại sao? Vì đơn vị quá lớn, số ứng cử viên đông hơn. Nếu mỗi phương bay nhiều đường phố trong một phương có một địa điểm đầu phiếu cho cử tri cư ngụ trong phương, thi đỡ tốn công di, đỡ mất thời giờ, dễ kiểm soát sự gian lận (không thể bầu hai lần). Vì tên cử tri trong danh sách cử tri của địa điểm đầu phiếu đã bị đánh dấu khi làm xong nhiệm vụ công dân).

Nhiều người kêu nài vì không có thẻ cử tri. Trong một gia đình, người có người không, và mặc dầu kêu nài vẫn không đem các thẻ cử tri thiếu đèn. Tại sao?

co người nhận được 2 thẻ cử tri.

Tên trong thẻ không đầy đủ nếu tên dài bốn chữ thì thường thiếu 1 chữ vì khoảng trống để lấp rõ rệt sẽ hoạt động, biểu quyết tuy hứng hay tùy sự vận động của thế lực hay tiền tài, với những hậu quả tai hại của tình trạng ấy.

Tóm lại về tổ chức, còn kém hơn các cuộc bầu cử trước. Điều thực lùi, không tiến bộ.

Những luộm thuộm kể trên, làm cho người ta nghi ngờ có âm mưu bất chính.

## Đảng Phái

Các đoàn thể chính trị vẫn còn hoạt động riêng rẽ trong cuộc bầu cử này, cho nên số đảng viên trung cử vẫn còn ít. Nếu chịu hợp tác với nhau, tránh cảnh nhiều đảng viên của một chính đảng, hoặc của nhiều chính đảng tranh một ghế dân biểu, và góp sức góp phương tiện để vận động chung, kiểm soát chung thì sẽ có nhiều đảng viên trung cử hơn.

Vì nhiều ứng viên trung cử, nhưng với tư cách cá nhân hoặc dựa vào thế lực, của chính quyền, của tôn giáo, của tiền tài, không chịu kỷ luật của một chính đảng sinh hoạt tại Quốc Hội nên Hạ nghị viện mới cũng sẽ có một đa số không đường lối chính trị rõ rệt, không kỷ luật chặt chẽ và khó tránh những khuyết điểm lớn của Hạ nghị viện nhiệm kỳ sắp mãn.

Chỉ khi nào bó buộc các ứng cử viên phải là người do một tập thể công khai giới thiệu, và như vậy theo đường lối chính trị của tập thể và chịu kỷ luật của tập thể thì mới tránh được các khuyết điểm trên.

Chính đảng Cộng Hòa Đại chúng chủ trương các đảng viên chính đảng nên liên kết thành 1 hay 2 khối tại Hạ nghị viện, công bố lập trường sinh hoạt với nhau để đưa ra biểu quyết các đạo luật cải tạo xã hội là công việc mà chính đảng nào cũng ghi vào chương trình của đảng.

## Lo hậu quả tai hại

Vì có đông người mới vào chính giới, mới vào quốc hội lần đầu nên chưa thể dự đoán đúng đắn là thành phần Hạ nghị viện này có khả hay kém hơn. Hạ nghị viện sắp mãn nhiệm kỳ.

Nhìn chung, không kể đến ca nhân, thi họ viện kỳ này, cũng như Hạ nghị viện sắp mãn nhiệm kỳ, gần đây đã số những người không chịu kỷ luật đoàn thể sẽ không có đường lối rõ rệt sẽ hoạt động, biểu quyết tuy hứng hay tùy sự vận động của thế lực hay tiền tài, với những hậu quả tai hại của tình trạng ấy.

Phải sửa đổi nội quy để biểu quyết gấp các đạo luật cải tạo xã hội. Nếu cần phải tu chỉnh Hiến pháp để bãi bỏ những điều khoản đã gây tinh binh chính trị ngày nay. Phải sửa đổi ngay các luật bầu cử Tổng thống và DB Nghị sĩ (không thể đi vào chi tiết, trong một câu trả lời).



## Bầu cử tháng 10

Nếu chỉ có một liên danh tranh cử thì không gọi là một cuộc bầu cử được. Bầu cử phải có lựa chọn. Nếu cử tri vì lẽ nào đó nữa (— luật quá chặt chẽ khó khăn ứng cử nên rút lui...) không còn quyền lựa chọn thì cuộc bầu cử mất ý nghĩa của nó: Là cử tri có chấp thuận hay không một chính sách và sự thi hành chính sách một sự lãnh đạo với những kết quả tốt hay xấu?

Các luật bầu cử của ta đều lỗi thời, và mang nhiều sơ hở, mà người ta có thể lợi dụng để xoay xở kết quả bầu cử, gây sự nghi ngờ chính đáng là có âm mưu gian lận.

— Khoản 7 điều 10 luật bầu cử TT phải được sửa đổi.

— Các chính đảng phải được quyền giới thiệu ứng cử viên Tổng thống và N.Sĩ Dân biểu.

— Các khuyết điểm về lập thể cử tri, tổ chức thùng phiếu. Vận động tranh cử.

— Các viễn chức cán bộ không được thiên lệch.

Các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát phải được tăng cường và bắc đầm cho mỗi ứng cử viên.

«Nhị Thập Bát Tú Ngữ Tứ»  
tục gọi : — « NHẤT DẠ NGƯ  
GIAO SINH LỤC TỨ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly « NHỊ THẬP BÁT TÚ NGƯ TỨ » tục gọi « NHẤT DẠ NGƯ GIAO SINH LỤC TỨ ».

Nhị Thập Bát Tú Ngữ Tứ được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu lung lú, nửa đêm vã sảng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đầu óc liệt dương, đầu bà lạnh nhạt. Vợ chồng không thích chăn gối! Những bậc tuồi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bít tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bai một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quý vị hãy nằm lâng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, lục phủ và giải khai 116 huyết đạo chính, từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thì tất khiếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho tuổi già;... sống cho ra sống, hết còn buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị nua...

Nhị Thập Bát Tú Ngữ Tứ tục gọi Nhất Dụ Ngư Giao Sinh Lục Tứ luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi của nó.

## TRÀ LỜI THU HỒI THUỐC :

— THIỀU ỦY H.NGUYỄN (KBC 6984) : Khi người quen nào đó vào Saigon, hãy gửi mua hộ ông tại địa chỉ nhà tôi. Không thể gửi theo lối bưu phẩm được.

— ĐẠI ỦY NQ (KBC 4761) : Đã gửi toa thuốc phong tê thấp đến theo lời thư của Đại úy. Sau khi uống hết một đợt rượu, xin cho biết ra sao?

— THƯỢNG SĨ N. SƠN (KBC 3522) : Đã gửi toa chỉ dẫn đến Th/S, xin theo đó mà liệu định có nên dùng hay không.

— PHẾ BINH LVN (KBC 4204) : Thông cảm hoán cảnh của ông, mời ông đến nhà, chúng tôi sẽ tặng ông hai chai đạm và dùng cho dời bệnh.

bà LÝ BÍCH VÂN  
219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon  
CẦN THƠ : HẠNH số 66/14 Nguyễn Công Trứ. Hoặc KBC : 4652, ĐT : 3934.

# DÒNG ĐƠI

## TRUNG CẤU DÂN Ý

Chiều 2-9, Độc Thủ có già nhập đạo quân ký giả đứng dàn chào ở vỉa hè Hồng Thập Tự trước đài Truyền Hình để nghinh đón TT. Sau khi chiếc xe Mercedes của vị Nguyên thủ QG đã chạy vào sân dài, ĐT yên chí ra về, đợi đến tối vẫn tivi để nghe thông điệp của người.

Sau khi nghe bản thông điệp truyền hình của TT tối 2-9, Độc Thủ có vài nhận xét như sau :

### — VỀ HÌNH THỨC :

Khác hẳn những lần trước, sau bắn quốc thiêu, cameraman thâu hình ngồi vị TT còn bỏ trống rời TT mới bước vào vị trí, có lẽ để cải chính dư luận thôi mõm nói là TT anh minh muốn bắt chước TT hai nước bạn Đại Hàn và Trung Hoa dân quốc. Trong thông điệp lịch sử này, TT dùng ngôn ngữ rất trịnh trọng, mở đầu thi «Thưa đồng bào và châm hết bằng câu «Kính chào đồng bào và anh chị em» chứ không «thân ái cùng đồng bào» nữa! Sau thông điệp, đài Truyền hình bèn cho chuyên mục băng nhạc kích động, kèm theo là khẩu hiệu bầu cử chứ không cử nhạc quân hành như các lần trước.

### — VỀ NỘI DUNG :

1) Mở đầu thông điệp, TT nhận định rằng : «Chỉ có TCPV mới có quyền xét xem LD nào hồi đầu điều kiện» và để thực thi quyền đó, ngày 5-8 TCPV niêm yết danh sách UCV TT PTT lần thứ nhất có 2 LD Thiệu Hương và Minh Minh và dành quyền khiếu nại trước ĐHD TCPV 2 LD Kỳ Lê và Trần Chức. Trong thực tế, LD Kỳ Lê ngoan cố không chịu «thực thi» quyền khiếu nại nên TCPV dành phái «thực thi» quyền cho niêm yết đã trở thành quyền chủ tể hơn là quyền của cơ quan tư pháp, dù là tư pháp tối cao. TT đã đọc trọn chu tất cả tên UCV trừ tên «Nguyễn Văn Chức» TT phải nhìn xuống bàn văn, chứng tỏ LD này chỉ là «cò mồi» chứ không phải là nhân vật QG.

2) TT loan báo «ngày 31-8-71, TCPV đã họp ĐHD. Theo quan điểm của TCPV, trên thực tế LD Kỳ Lê không còn tham dự vào cuộc bầu cử». Việc TCPV họp ĐHD theo thủ tục và có quyết định như TT loan báo có tính cách bất thường và rất đáng dị nghị. Điều 71 luật 007/68 án định rõ chức và điều hành TCPV đã minh thị «phán quyết của TCPV có viễn dẫn lý do sẽ được tuyên

đọc trong Phiên tòa công khai». Phán quyết của «một thẩm phán xứng đáng luôn luôn giữ tinh thần độc lập» (điều 53 luật 007/68) chỉ có thể căn cứ vào những yếu tố đã cấu thành tình trạng bất hợp thức trong hồ sơ cũng như trong việc niêm yết của LD Kỳ - Lê hơn là dựa «trên thực tế» có thể tạo thành một tiền lệ tại hai điểm chân lèn cả HP lẫn luật pháp. Nếu việc TCPV niêm yết lần thứ 2 là đúng cách, điều 17 luật 009/71 ngày 23-6-71, TCPV không thể đưa một «quan điểm» có hậu quả của một phán quyết như vậy được. Thiết đúng là «công lý cây da»!

3) Hai liên danh Minh binh phương và Kỳ Lê đã bị TT chê là «vụ không, thỏa mãn các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp và xúc phạm nặng nề TT». Riêng PTT còn bị TT cho là «đào binh, phiêu lưu, thư hùng, trách nhiệm.., vì dè nghi «ông và tôi đồng tử chiến»!

4) Điểm đặc biệt là TT đã giải thích Hiến pháp qua câu «Đúng theo HP dù I LD cũng tổ chức bầu cử». Điều 81 HP minh thị «TCPV có thẩm quyền giải thích HP».

5) TT kết luận : «Vì vậy, cuộc bầu cử TT, PTT vẫn được tổ chức đúng thời gian hiến định theo thể thức dự liệu bởi luật 009/71. Điều 19 luật 009/71 quy định «Trưởng ban vận động tranh cử sẽ do đại diện các LD bầu ra. Trong trường hợp chỉ có 2 LD ứng cử, chủ tịch Tổ Cao Pháp Viện sẽ chỉ định một thẩm phán đồng tòa làm Trưởng ban Vận động. Các chức Trưởng ban Vận động Trung Ương và tại các địa phương vẫn còn khuyết chung tổ luật đã được thi hành rất nghiêm chỉnh!»

6) TT tuyên bố chỉ tiếp tục mẫn TT nếu được tín nhiệm không thể chối cãi được thể hiện thật rõ ràng, một cách tự do dân chủ qua sổ phiếu trong ngày 3-10 sắp tới».

Nhưng dựa trên tiêu chuẩn nào để xác định một tỷ lệ bao nhiêu thì được coi là «tin nhiệm rõ rệt» và ngược lại?

7) Cũng trong thông điệp này TT đã ban bố các quyền tự do trong thời gian vận động. Dư luận thắc mắc là sau bầu cử, các quyền tự do cần bảo đảm do HP quy định có còn được «thực thi» hay không?

8) Trong phần kết luận, TT hứa sẽ «chấm dứt chiến tranh qua giải pháp thương nghị». Nhưng vậy là chủ trương chiến thắng quân sự và ít là vài ba cái «Không» đã đi ô tô buông! Có lần TT tuyên bố : «Vì nhu cầu tranh cử mà thay đổi lập trường là vô liêm sỉ». Qua lời hứa trên của TT chứng tỏ là vì không có bầu cử đúng nghĩa nên TT có chủ trương thương ngại thay vì hòa bình chiến thắng cũng chẳng sao.

Vì theo quan điểm của Độc Thủ, trong thực tế, cuộc bầu cử TT, PTT chỉ còn là một cuộc trưng cầu dân ý: tín nhiệm hay bất tín nhiệm?

ĐỘC THỦ

# SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

## Thư hằng tuần

### THƯ CHO ANH CHỊ EM SÓNG THẦN TRƯỚC GIỜ KHỞI HÀNH

Sự duyệt xét nhằm khắc phục các nhược điểm, sửa đổi các sai lầm, nếu có, để ít ngày tới đây, sẽ đem lại cho SÓNG THẦN những thành quả đúng như đòi hỏi.

2- Liên lạc chặt chẽ với Ban Điều Hành Cơ Sở và Nhóm Chủ Trương để lấy ý kiến về việc thiết trí công tác giới thiệu SÓNG THẦN tại các địa phương.

3- Cấp tốc gửi bài vở về cho Nhóm Chủ Trương để ngay từ số ra mắt, SÓNG THẦN có đủ dữ kiện phản ảnh trung thực sinh hoạt khắp các địa phương trên toàn quốc.

Chúng ta đang ở những giây phút cuối cùng chờ đợi lên đường. Hãy tự hỏi coi các anh, các chị đã chuẩn bị hành trang đầy đủ chưa? Xin các anh, các chị nhớ rằng bước khởi hành bé nhỏ của chúng ta chính là bước mở đầu cho một chuyến đi vô cùng trọng thể của những người VN túng đói, nghèo hèn nhưng luôn mang nặng lòng yêu nước. Phải nhìn trước, trông sau, chuẩn bị sao cho bước khởi hành bé nhỏ đó không thể vướng víu hay sơ sẩy vì bất kỳ lý do gì.

Saigon, ngày 2 tháng 9 năm 1971

NHÓM CHỦ TRƯƠNG

Nhật báo

SÓNG THẦN

1- Duyệt xét lại toàn bộ tổ chức tại địa phương từ thành phần nhân sự tới kế hoạch công tác.

## DIỄN ĐÀN CHUNG

# Vài nét phác sơ khơi về chương trình : NGÀY ANH EM SÓNG THẦN HỌP MẶT 5-9

Trong đợt chuẩn bị cuối cùng cho ngày ra mắt của nhật báo SÓNG THẦN, một buổi họp mặt anh em SÓNG THẦN đã được tổ chức tại tòa soạn. Về tham dự buổi họp mặt này, ngoài đại diện và thân hữu tại các địa phương còn có một số đồng thân hữu tại Saigon - Gia Định và Cholon. Mục đích của buổi họp mặt nhằm trước hết tạo một không khí thân mật giữa hết thảy những người đã cùng chọn chung một thể đồng. Đây là dịp để người từ Bến Hải sẽ gặp mặt người tận Cà Mau đều biếu rõ nhau hơn, tin cậy và quí mến nhau hơn. Đây cũng là dịp để tất cả những thắc mắc còn chưa được giải quyết sẽ được giải quyết một lần chót. Vì mục đích của buổi họp mặt cũng nhằm đi tới một số quyết định liên hệ tới nhiều khía cạnh công việc của cơ sở Nhân Chủ và nhật báo SÓNG THẦN. Sau cùng buổi họp mặt còn được coi là mở đầu cho một giai đoạn mới của cơ sở Nhân Chủ và nhật báo SÓNG THẦN. Sau ngày họp mặt này, nhật báo SÓNG THẦN sẽ được chính thức giới thiệu với đồng bào khắp nước. Mỗi đại diện của SÓNG THẦN sau khi rời Saigon sẽ trở về địa phương của mình sẽ là những sứ giả đã được chính thức giao phó sứ mạng. Cũng trở về địa phương với các sứ giả trên là 50 ngàn lá tâm thư của nhóm chủ trương nhật báo SÓNG THẦN cùng 10 ngàn bích chương giới thiệu SÓNG THẦN.

Được biết, trong buổi họp mặt của anh em SÓNG THẦN, vấn đề đầu tiên được đề cập tới là vấn đề xây dựng hình thức và nội dung của tờ báo. Thuyết trình đoàn gồm các anh Lê Minh Thông, Lê Cung Bắc, Vũ Thế Ngọc, Nguyễn Tân Dân, Vũ Ngọc Long và Uyên Thảo đã trình bày cùng các đại

diện địa phương về dự tính tổ chức nội dung cũng như thực hiện hình thức tờ báo. Theo thuyết trình đoàn, tờ báo trước hết phải mang tính chất là một tờ báo chuyên nghiệp đúng nghĩa. Nhiệm vụ thông tin đầy đủ và vô tu là nhiệm vụ đầu tiên của tờ báo Kế đó, với sự tự nguyện nhận lãnh vai trò của một cơ quan vận động đấu tranh cách mạng dân tộc và xã hội, tờ báo sẽ phải thể hiện nghiêm chỉnh tinh chất đấu tranh quyết liệt và tinh thần phung sự triệt để nghiêm túc của mình. Về hình thức, tờ báo sẽ được thực hiện hoàn toàn khác lạ so với các báo đã có mặt. Tờ báo sẽ được ấn loát với kỹ thuật tối tân nhất, mặt khác, theo sự trình bày của thuyết trình đoàn, tờ báo cần được phổ biến thật sâu rộng về các vùng nông thôn hẻo lánh. Thuyết trình đoàn nhận định rằng cho tới nay, thị trường báo chí VN đã bị thu lại quá hẹp do tình trạng thiếu phát triển của hệ thống phát hành. SÓNG THẦN là tờ báo không chỉ nhắm thính mẫn nhu cầu giải trí cho một tầng lớp thị dân nên cần phải được phát triển rộng hơn phạm vi ảnh hưởng của hệ thống phát hành sẵn có. Đề đạt được mục tiêu này, nhiều văn phòng đại diện địa phương đã thực hiện tổ chức một hệ thống phát hành riêng có thể dem SÓNG THẦN tới từng xã ấp.

Tuy nhiên, để không làm thương tổn đến quyền lợi của các nhà phát hành, Nhóm chủ trương SÓNG THẦN đã nhắc các văn phòng đại diện nên tiếp xúc với các đại lý phát hành tinh để yêu cầu họ cung cấp báo thay vì đổi chính tòa soạn SÓNG THẦN trực tiếp gửi báo cho. Cũng trong khuôn khổ việc phát triển của tờ báo, vấn đề thu nhận quảng cáo tại địa phương đã được

đề ra. Hiện nay, nhiều văn phòng đại diện địa phương đã vận động được một số đồng đảo thương gia tại các tỉnh nhận đăng quảng cáo trên SÓNG THẦN. Nhóm chủ trương và các đại diện địa phương đã đồng ý sẽ dành cho các thương gia này một ưu đãi đặc biệt trong thời gian đầu. Các thương gia nào đăng quảng cáo liên tục từ hai tháng tới 6 tháng sẽ được bớt 30 phần trăm và đăng liên tục từ 6 tháng trở lên sẽ được bớt 50 phần trăm trên giá chính thức.

Về độc giả dài hạn theo báo cáo của các đại diện địa phương thì hiện Đà Nẵng đã có trên 200 độc giả, Nha Trang có trên 500 độc giả, Đà Lạt có trên 400 độc giả, Phan Rang có trên 200 độc giả, Qui Nhơn có trên 300 độc giả, Pleiku có trên 100 độc giả, Huế có trên 300 độc giả, Quảng Ngãi có ngọt 700 độc giả và ngọt 3000 độc giả tại 10 địa phương khác thuộc 4 vùng chiến thuật.

Một vấn đề quan trọng khác đã được nêu ra trong buổi họp mặt anh em SÓNG THẦN là vấn đề quyết định tương quan giữa các văn phòng đại diện địa phương cùng Ban Điều hành Cơ Sở tại Saigon.

Các văn phòng đại diện địa phương được coi là các cơ cấu đại diện hợp pháp của nhật báo SÓNG THẦN tại các tỉnh. Văn phòng đại diện địa phương gồm hai bộ phận: Bộ phận thường trực và bộ phận cộng tác. Bộ phận thường trực gồm những người lãnh trách nhiệm rõ rệt và làm việc thường xuyên có hưởng công tác phí. Bộ phận cộng tác gồm hết thảy các thân hữu tự nguyện tiếp tay cho tờ báo tuy theo khả năng và thiện chí. Vào phòng đại diện địa phương có toàn quyền trong việc tuyển chọn và sắp xếp nhân sự, nhưng phải chịu trách nhiệm hoan toàn trước cơ sở về

mọi hành vi của các cá nhân thuộc văn phòng đại diện và chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác do cơ sở giao phó trong phạm vi địa phương hữu trách. Các văn phòng đại diện được quyền quyết định và hành động theo sáng kiến để thực hiện các công tác như vận động thêm thân hữu tham gia góp vốn cho tờ báo, cổ động độc giả cho tờ báo và cung cấp thường xuyên bài vở, tin tức cho tờ báo. Riêng việc đối phó với các trường hợp dân chúng bị bắt hiếp hay các vụ tham nhũng, thối nát thì phải hành động theo ý kiến của Ban Điều hành Cơ Sở và nhóm chủ trương nhật báo SÓNG THẦN. Các văn phòng đại diện cũng không được quyền nhận danh cơ sở trong các hoạt động chính trị hoặc tôn giáo nếu không có ý kiến của Ban Điều hành Cơ Sở. Về điểm này, thuyết trình đoàn nhấn mạnh là tất cả các nhân viên thuộc mọi văn phòng đại diện địa phương có quyền tự do hoạt động chính trị, nhưng luôn luôn với tư cách cá nhân mà thôi. Ban Điều hành Cơ Sở và Nhóm chủ trương nhật báo SÓNG THẦN không chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động chính trị nào của các cá nhân tại địa phương cũng như tại trung ương.

Buổi họp mặt kết thúc sau khi tất cả các đại diện trao đổi ý kiến về những thắc mắc chưa được giải quyết.

## ĐÓN ĐỌC TRONG THÁNG 9-71 :

### Văn Bút

Tạp chí Văn nghệ  
của Trung tâm Văn bút Việt Nam  
Ra ngày 15 mỗi tháng

- Chủ nhiệm: Phạm Việt Tuyển
- Chủ bút: Vũ Hạnh
- Vật sự công tác của 159 nhà văn, nhà thơ, nhà báo, của Trung tâm Văn bút Việt Nam.

SỐ RA MẮT 15-9-71 : Trách nhiệm của các nhà văn hóa trước tình trạng suy sụp hiện nay của xã hội.

## DIỄN ĐÀN CHUNG

# Nghĩ về niềm tin cuối cùng

Lê Cung Bá

Đã từ lâu rồi, từ một ngày xưa nay đó, khi người lên trên đất nước này nhìn nhau bằng hoàng và

tot xa trước những trận đồ võ kinh hoàng của xã hội VN, chán nản chịu đựng trăm ngàn cuộc đày ái tinh thần, từ đó, niềm tin yêu quê hương co rút và khò quẹo lại, tưởng chừng như thôi rồi tàn tạ, chẳng còn mong gì nữa. Những người chết nặng oan khiên, phẫn nộ. Những người sống đầy ưu tư, chán nản. Trong cảnh tượng buồn thảm đó, số phận đất nước này thực là mong manh,

tưởng chừng như đã tro tro, lạnh lẽo, không còn sinh khí của những tấm lòng thiết tha, nỗi trôi theo vận nước. Mỗi người đều cảm thấy mình lơ vơ, và CÁI CHẾT CỦA HÀ THÚC NHƠN LÀ MỘT BƠ VƠ VĨ ĐẠI nhất, chấm dứt tình trạng bơ vơ từ quá lâu ngự trị trong lòng xã hội VN. Đó là một biền-lở bi-quan cuối cùng của một thời đại tăm tối đã kéo dài nghẹt thở. MỘT BI QUAN CUỐI CÙNG để bồi xóa những thất vọng náo nè.

Một sức cam đành, Đã qua lâu chờ đợi. Đây là giờ phút sinh tử của những linh thần quật khởi, những tấm lòng yêu nặng quê hương, « hy vọng cuối cùng không thể tắt trong hồn người, không thể lùi trên bước đi ».

Một chuyến đi đã ôm ấp từ bao năm rồi trong lòng dân tộc bị đọa dày, bạc đãi. Rồi sẽ đi tới đâu ở cuối bước hành trình? Đây là một CUỘC CHIẾN ĐẤU ĐỀ VƯỢT THOÁT khỏi cảnh ĐỜI TÈ NGƯỜI XẤU bao lâu nay.

Phải làm một cái gì?

Câu hỏi cuối cùng đã được thét lên từ muôn vạn niềm tin. Những buổi gặp mặt, hàn huyên với các anh em ở khắp nơi sau chuyến đi dài 27 ngày qua đã giúp tôi dứt bỏ được nỗi xao xuyến về niềm tin chực vuột mất đi khỏi hồn. Tôi trở về Saigon ung dung như một kẻ đã thu đắc phép mầu huyền nhiệm của tinh lực và biến.

Không còn quan ngại gì nữa. Chúng ta sẽ hành động. Đầu một con én không tạo nổi mùa xuân, nhưng cũng đủ báo hiệu cho những người ngóng đợi mùa xuân biết rằng mùa xuân đang tới. Một mùa xuân dân tộc kết bằng vạn hoa là tim người hy vọng. Phải vậy không, người bạn chiến sĩ đã ở bên cạnh con é: Hà Thủ Nhơn trong những giây phút cuối cùng?



# COTRACYN

**VIÊN NGỌT DỄ UỐNG**

**SỰ CÔNG HIỆU MẠNH LIỆT CỦA**

**2 TRU SINH (TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)**

**3 KHÁNG SINH (SULFAMIDES)**

**SINH TỐ B12**

**Tai bình:**

- BAN NÓNG - BAN CUA
- THƯỞNG - HÀN
- CẨM HỒ - SƯNG PHỔI
- NHIỄM VI - TRÙNG
- CẢM SỐT
- GHÉ LỞ LOËT - VẾT ĐAU
- SƯNG MÙ - LÂM ĐỘC

**MUA DỄ ĐĂNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY**

**K.N.SD**

**84 M-BYT-QCDP**



## TÂM SỰ BẢN ĐỜI

Qui Nhơn ngày 22-8-71.

Thư ngỏ gửi ông Chu Tử,  
(nhóm chủ trương biên tập TB Đời)  
Hồi ông Chu Tử đăng mến kia  
ơi...

Khi mà một độc giả tại Bình  
Định đọc báo Đời ra tuần lễ từ  
ngày 19-8 này thì họ nghĩ thế nào  
về ông...

Vì sợ rằng dân Bình Định chúng  
tôi đã lỡ mang giòng máu của đất  
Quang Trung mà phải làm phường  
ma giáo như tên ma đầu đương  
kiêm dân biểu Nguyễn Hữu Thời (ở  
năm 1967. (Đã từng qui nộp mình  
dưới chân một vị Thượng tọa Tinh  
hội trưởng TH/PGVNTN, để van  
xin xóa bỏ cái sự lợi dụng danh  
ngià Giáo hội về Ấm tin).

Bây giờ tôi xin tóm lược về tên  
cũ chươn Tô phuoc Hào :

Tô phuoc Hào vốn một tên cà  
chó (không xen liệt vào hang  
người nào) lúc nhỏ bắt ốc hái rau,  
lớn lên khi mà y học hết năm Đệ  
ngũ trường làng (trường TH Ngò  
tùng Chàu) là thợ giáo vào binh  
nghịệp. Tốt nghiệp với cấp bậc  
Trung Sĩ của trường HSQ Đồng Đế  
năm 1964.

Sau khi tốt nghiệp được đưa  
vào Saigon giữ chức vụ HSQ phát  
ngôn viên.

Con mồ côi của một gia đình ở  
làng Gia Thành thuộc Bác Phù Cát.

Mãi cho đến hôm nay y là Trung  
sĩ 1. Nhưng vì y đi xa quê nên về  
khoa khoang đậu bằng nợ kia, bằng  
chứa miêu với dân chúng trong  
làng cốt ý cho vui miệng.

Có quá nhiều người cười  
thầm trong bụng vì họ đã sống  
chung với y tại Saigon, họ quá  
biết, như tôi chẳng hạn mà  
chẳng thèm nói ra làm gì, họ không  
buồn nói về sự mua riu này.

Tôi là một độc giả và cũng là  
một cử tri (không có tánh cách cá  
nhân) tôi chỉ nêu ra sự thật, tôi  
nghĩ rằng : Với những chi khí hào  
hùng của dân mang danh Bình Định  
không thể nào thêm một lần làm  
phường ma giáo, tôi mong rằng ông  
sẽ cải chính đề cử tri tại Bình Định  
khỏi nghĩ về uy tín độc đoán của  
ông và những người không biết sự  
thật khôi bị gai gáu.

Trân trọng kính chào ông.  
Một độc giả cử tri Bình Định  
LÊ THÀNH NGUYỄN

**TRẢ LỜI :** Sơ báo giới thiệu 5  
ứng cử viên Bình Định là do cử  
tri độc giả ở BD gửi vô. Nay bạn  
Lê thành Nguyên lại gửi thư này  
vô. Chúng tôi chắc các ông Thời,  
Hào sẽ lên tiếng thêm.

nghề làm Mỹ là nghề chính thức ;  
Lúc đó thuần phong mỹ tục của  
ông cha dẽ lại có nước xúi dò  
trong hầm rác mà thôi, và những  
nghề cha truyền con nối sẽ lần lượt  
cho de một bên.

Trở về vấn đề, tôi mong mỏi  
tòa báo hãy bỏ một chút xíu công  
để nhìn về thực tại của khía cạnh  
này. Hoặc là cho một chủ đề về  
những người làm Mỹ, hay nghệ  
thuật làm Mỹ, hoặc : «mạnh lực  
của đồng đội la Mỹ» v.v. Tôi tin là  
nó sẽ có một tiếng vang nào đó  
đến những người làm giàu bằng  
đồng đội sẽ lãnh hội được một  
ít nhận thức về cái nghề kiếm bộn  
tiền không mấy thơm tho này. Đó  
là đối với những người luôn luôn  
hoài vọng làm giàu bằng kiều đó

Một độc giả Quảng Trị

## Chào mừng lại rai...

(TIẾP THEO TRANG 19)

**Chào mừng nhà nước  
thành công**

Nhà nước đã thành công trong  
việc thực thi những thề chế dân  
chủ, những phương thức được  
đem dùng đã khá tinh vi, nhuần  
nhuyên, không trắng trợn lộ liễu  
như kiều Việt Minh tổ chức bầu cử  
Quốc hội ngày 6-1-1946 lập sàndanh  
sách rồi ramặt cưỡng bách những  
người ci bầu phải bỏ cho những  
nhân vật đã được chọn lựa từ  
trước. Cũng không cố ý đe dọa cử  
tri như thời Ngô dinh Diệm,  
không đi bầu thì thẻ cử tri  
không có dấu đóng, đi đường lối  
cảnh sát xét hỏi thì phiền phức  
lắm. Nhà nước ta được tiếng dân  
chủ mà các DB lại có quá nứa/cam  
tâm làm già nô hoặc theo kiều «đối  
lập cù sòi», «đối lập ăn lương», thi  
còn gì phải e ngại nữa. Những người  
như Ng. bà Lương, như Hoàng  
Thông được tái đắc cử thì câu  
chuyện thật rõ ràng như ban ngày.  
Bầu cử quả là một trò vui dân chủ.

THIỆN CĂN

# MỘT SẢN PHẨM NỘI HÓA ĐÃ NỔI TIẾNG



- Quý bà hãy dùng thử bột giặt NET một lần, để so sánh ngay cả với hàng ngoại quốc.
- Quý bà sẽ thấy dùng bột giặt NET là tốt nhất và lợi nhất, vì :

BỘT GIẶT NET GỒM NHIỀU HÓA CHẤT GIẶT TÀY CHỌN LỌC  
DO KỸ SƯ VÀ CHUYÊN VIÊN LÀNH NGHỀ NGHIÊN CỨU  
LẬP CÔNG THỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN SẢN XUẤT  
TẠI MỘT NHÀ MÁY TÂN TIẾN Ở KHU KỸ NGHỆ BIÊN HÒA

**Việt Nam Tân Hóa Phẩm Công Ty**

VĂN PHÒNG : 38, Nguyễn Trãi SAIGON — Đ.T. : 38.247

# Bianca KEM ĐÁNH RĂNG

của mình  
của ta



CORNELL  
UNIVERSITY  
JAN 18 1972



**Bianca** giúp quý cô, quý bà  
giữ mãi nụ cười tươi như hoa  
đè duyên thêm mặn mà