

DS 531  
D 642+

# ĐÔI | 97 & tre' +



nhất nhì nhì nhất

# ĐỒI

97

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

## ĐẶC BIỆT : NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRẺ

- THẮP NẤM HƯƠNG CHO NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRẺ : đời
- CỒN CẮT LÁNG : trầnviễnphương
- NGHĨ VỀ NHỮNG CÁI CHẾT CỦA BẠN BÈ : vũthếngọc
- UNG CỦ VIÊN, ÔNG LÀ AI (6) : đời

2

## CHÁNH TRỊ

- KHÚC QUANH MỚI : hoàngvanduc
- HẨY TRẢ NỢ TUỔI TRẺ : lýdạinguyễn
- DÂN CHỨNG NÈN HÚT MỐI NGÀY 8 ĐIỂU THUỐC PHIỆN ?  
nguyễnmạnhcôn

3

## VĂN NGHỆ

- CÁNH HOA CHÙM GỦI : quỳnhdao
- BẾN MUA NGÀU : cungtichbiền
- TRÊN CAO : iedê
- NHỮNG TIẾNG CA CỦA ĐÊM SAIGON (2) : lêuyễnphương — haguynh

4

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GÓI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM H&N • CƯỜI QUÊN ĐỜI ĐOI • MỘT VÒNG THẾ GIỚI • SÁNG KIẾN MỚI — SẢN PHẨM MỚI

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 97	TUẦN LỄ TỪ 26-8-1971 ĐẾN 02-9-1971
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323  ▼ Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập  <b>CHU TƯ</b> <b>và nhóm Sóng</b>	<b>GIÁ 50đ</b>	Giao dịch quảng cáo Hồi ống Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

# dầu tranh cho đổi

## CỨU NƯỚC

Phê bình Trần viết Nghĩa tự thiêu và đám tang kéo dài hàng cây số. Liên danh Dương văn Minh rút lui khỏi cuộc bầu cử. Tối Cao Pháp viện công bố các phán quyết liên quan đến cuộc bầu cử tháng mười.

Dưới mắt người làm báo cũng như người đọc báo, tuần lễ vừa qua thực đã nhiều biến cố quan trọng.

Mỗi lần các biến cố quan trọng xảy ra, chúng ta lại cùng xao xuyến chia nỗi lo âu về vận mạng đất nước. Công việc tìm kiếm hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Công việc xây dựng nền dân chủ và cách mạng xã hội. Chúng ta đã đóng góp được điều gì cho các công cuộc lớn đó, và thay đổi được vận mạng đất nước này?

Một ứng cử viên ở độ thành đã nêu lên khẩu hiệu tranh cử câu «chống Mỹ cứu nước». Từ trước đến nay phía Cộng sản vẫn nêu khẩu hiệu Chống Mỹ Cứu Nước, cũng như phía bên này vẫn hô hào Chống Cộng Cứu Nước.

Một khẩu hiệu tranh cử có thể chỉ là một chiêu bài để kiểm phiếu, một chiến thuật giai đoạn.

Đối với người VN chúng ta thì muốn cứu nước, không những phải chống Mỹ, chống Cộng, chống tất cả các thế lực ngoại lai đang xâm lăng tổ quốc chúng ta và tranh quyền định đoạt vận mạng của chúng ta.

Nhưng ngoài việc «chống» chúng ta còn phải làm chi hơn nữa?

Một trong những công việc phải làm ngay từ bây giờ là xây dựng lại nền tảng tinh thần của dân tộc.

Trong lúc này các ứng cử viên đang ném bùn, bôi bẩn vào mặt nhau.

Trong lúc này các phe nhóm, đảng phái đang nguyên rủa lẫn nhau, tố cáo lẫn nhau làm tay sai cho ngoại bang này hay thế lực quốc tế khác.

Trong lúc này người Việt Nam không còn tin tưởng ở giới trí thức lãnh đạo, không còn tin tưởng vào sức mạnh dân tộc, không dám tự mình quyết định vận mạng mình.

Vậy công việc Cứu Nước khẩn cấp nhất là phục hồi niềm tin dân tộc, phục hồi niềm sỉ của người Việt Nam, phục hồi lòng tương kính, tương trọng giữa người Việt Nam với nhau.

Công việc đó không thể bằng lời nói, nhất là những lời sỉ và, nguyên rảo, mà phải bằng việc làm. Một Hà thúc Nhơn dám liều chết vì ý nguyện chống tham nhũng. Những anh em tận tụy xây dựng Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Đó là các hành động giúp chúng ta lấy lại lòng tự tin và sức mạnh của người Việt Nam.

Tuần báo Đời cũng như nhật báo Sóng Thần nhiệt liệt cổ vũ các hành động trên, vì muốn gop thêm ngọn lửa nhỏ vào bờ biển tự tin của dân tộc Việt Nam.

Đời số 98 : ĐẶC BIỆT SÓNG THẦN !

### Rút

Thế là Big Minh rút, giữa sự ngần ngại tiếc rẻ của những người ủng hộ ông. Dư luận phẫn nộ đều tán thành việc ông rút lui, người ta chỉ thắc mắc một điểm là ông tuyên bố rút lui ngay sau khi ông hội kiến với ông Bunker, vừa chân vót chân ráo từ Hoa thịnh Đốn trở về. Do đó, người ta nghĩ rằng có bàn tay lồng lá của phủ thủy mătxanh trong vụ ông rút lui. Chứ trong thâm tâm, chưa chắc ông Minh đã thành thực muốn rút lui khỏi cái mà ông kết án là một trò hề bỉ ổi. Bằng cơ là khi L.D Kỳ-Lễ không được niêm yết ông Minh phản ứng rất yếu, vẫn còn tỏ ý sẵn sàng tham dự trò hề bỉ ổi? Buồn thật ?

Cái gì sẽ xảy ra sau vụ ông Minh rút? Các chính khách thi nhau làm thay bối đoán mà rằng sẽ có nhiều sáo trộn. Nhưng sáo trộn ra sao? theo chiều hướng nào? Ông Thiệu có tồn tại không? Chế độ này còn vững không, hay sẽ đi xuống? Có bầu cử Tổng thống không hay chỉ có trưng cầu dân ý? Số phận đất nước sẽ ra sao trong những ngày tháng tới? Nhà sư Lào Hữu Danh vừa bói dùm Đầu Gối 1 quẻ để giải đáp những câu hỏi trên. Đầu Gối tiếc không thể tiết lộ trên mặt báo vì tiết lộ thì nhất định báo Đời bị tịch thu. Số 95, số 96 báo Đời đều bị tịch thu vì «phô biến luận điệu xuyên tạc gây hoang mang dư luận có thể phuot hại đến an ninh quốc gia» (sic).

Tuy nhiên, có một điểm Đầu Gối có thể tiết lộ được mà không sợ báo bị tịch thu, là điểm liên quan tới báo chí; Theo nhà sư Lào Hữu Danh, trong những ngày sắp tới, báo chí sẽ rụng như sung, ít nhất là sẽ có 20 tờ nhật báo tự định bản trong số hơn 40 nhật báo hiện hành, nhất là những tờ báo xuất bản vì như cầu bầu cử Tổng thống, những tờ báo của phe ông Thiệu, phe ông Minh, phe ông Kỳ sẽ thi đua tự mở bụng vv... Chế độ «chống» giãy sẽ cáo chung. Hiện tượng những tờ báo bán 50 số mỗi ngày mà vẫn lời sẽ chấm dứt. Riêng báo Sóng Thần sẽ mở một kỷ nguyên mới trong làng báo với số phát hành kỷ lục 100 ngàn một ngày. Tuần báo



## KHA TRẦN ÁC

giờ cũng hách lầm, bắt đầu từ số kỷ niệm đệ nhị chu niên, sẽ đòi hỏi toàn diện, từ nội dung đến hình thức. Sẽ in offset cả 60 trang theo kỹ thuật tối tân.

Còn nói thêm một điều là nhà sư nhân nhủ đồng bào cứ việc ăn no ngủ yên, khỏi phải tích trữ, khỏi phải lo lắng gì. Ăn no ngủ yên, và cầu nguyện cho đất nước này, mỗi ngày mỗi thỏi nát hơn, các nhà lãnh đạo mỗi ngày thêm «huých tường» thêm chia rẽ vì đất nước này thỏi nát thì càng sớm đi tới sự tận cùng của thỏi nát, và một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu, kỷ nguyên của sự lãnh mạnh, của sự quật khởi, của thanh bình thương yêu đoàn kết. Kỷ nguyên đó tới đến dit rồi. Sự sáu soạn ra mắt của Sóng Thần là một bằng chứng.

### Hết hào hứng

Sự rút lui của Big Minh làm cuộc chạy đua Hạ viện mất rất nhiều hào hứng. Một số ứng cử viên lo xa rằng dù có trúng cử, chưa chắc đã được lĩnh tháng lương đầu tiên đang tính bỏ cuộc. Một số ứng cử viên bán nhà bán tài sản nghiệp hoặc đi vay nợ để lấy tiền tranh cử, đã bắt đầu hối hận ghê gớm.

Quả là đại họa chia. Họ than thở với vợ con bè bạn như rúa. Tranh đấu gì mà dễ lung lay tinh thần thế! Còn nước còn tát. Cháo húp quanh, công nợ trả dần. Sự chờ đợi không trả được nợ thì quyết sẽ tan rã.

19 August 1971.

Your Excellency,

We are aware that your hardly ever accept an interview with the press, especially with Vietnamese

reporters. It is our understanding that this apparently is not your intention, but is due primarily to your busy schedule.

We are sending this letter, however, to ask you for a special interview with DOI weekly magazine in the light of our intention to write a cover story on you.

Readers of DOI as well as the rest of the Vietnamese will certainly wish to learn more than what has been covered in the Vietnamese press — more about your personal concerns than about politics, diplomacy, the war, Vietnamization, disengagement, etc..

Therefore, we would appreciate the great privilege of your concurrence in a short interview at your most convenient time and location. If you would care to set the limitations, we shall center our questions around the topics of your choice only.

We also wish to take this precious opportunity to meet with Mrs. Bunker. If this could be arranged, we would be very much obliged.

Please accept our highest regards and sincere gratefulness for your consideration.

Respectfully

CHU TU

Editor in chief

Excellency Ellsworth Bunker  
American Embassy  
Saigon

### DỊCH

Kính gửi Ông Đại sứ Ellsworth Bunker.

Thưa Ông Đại sứ.

Chúng tôi biết rằng Ông Đại sứ ít tiếp bão chí tờ phỏng vấn, nhất là các nhà báo người Việt Nam, dù đó không phải là chủ trương của Ông Đại sứ mà chỉ là vì Ông quá bận rộn.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn gửi thư này, xin Ông Đại sứ dành cho phóng viên của chúng tôi một cuộc phỏng vấn đặc biệt của tuần báo ĐỎ nhâp dịp chúng tôi viết một bài chủ đề về Ông Đại sứ.

Độc giả của «ĐỎ» cũng như nhiều người Việt rất mong được biết rõ về Ông Đại sứ, với những điều gì nhiều hơn các điều báo chí VN đã viết về Ông với những điều thận mật hơn chuyện chính trị, ngoại giao, chiến tranh, VN hóa, giải kết v.v.

Xin Ông Đại sứ dành cho chúng tôi một vui mừng hiếm có được Ông Đại sứ chấp thuận. Nếu tiện dịp chúng tôi cũng rất mong được gặp gỡ Bunker phu nhân :

Xin Ông Đại sứ cho biết thời giờ địa điểm và các giới hạn về đề tài cuộc phỏng vấn.

Chúng tôi rất mong được Ông trả lời. Chúc Ông những điều tốt lành nhất.

Chủ bút  
CHU TỬ

Nói tục mà chơi, nghe tục chơi.

Một nhà nho nọ có tài học uyên bác nhưng dỗ đạt chẳng ra gì, nên về sau vì sinh kế eo hẹp bắt đắc

để phải xin làm thừa phái là một công chức bậc thấp nhất trong ngạch «lại». Vì mang sẵn cái tâm trạng bất mãn, có lần nhà nho đậm cao, trút hận trong bài thơ «Ông thừa ở đâu?». Bài này có nhiều câu rất khinh thế ngạo vật, lại có câu vượt ngoài mức nhã độ ngũ ý: «Ông thừa cái con... ở trong đũng quần đây này!»

Điểm cần nhớ rằng Ông «Thừa» là hạng mạt rệp, thường giúp các quan phủ huyện xem trước các giấy tờ rồi phê trình hoặc lo thảo các công văn, trát đòi v.v., cũng có ông thừa chuyên việc bưng nước bưng trà chia bài ở trong cung (thừa trà, thừa trầu, thừa bài), trong khi đó «Thiếu» lại là tiếng gọi tắt hầm Thái tử thiếu bảo, là vinh hàm của Tông đốc Hà Đông dưới thời Pháp thuộc, đứng đầu ngạch quan lại Bắc Việt, (thường nghe nói ông Thiếu Hà Đông, cụ Thiếu Văn Định).

Cũng chính mấy câu bông đùa «thiếu» với «thừa» mà tai vạ đã xảy đến cho tác giả: Ông Thừa bị Ông Thiếu bãi chức, Thế mới biết hoạn trường không phải chỗ được đem «thừa» bì voi «thiếu».

Bài này trước đây thấy ghi trong cuốn «Chiếc lư đồng mất của Nguyễn Tuân, nhưng tác giả đã lược bỏ mấy câu tục sau cùng, đặt ở câu «Ông còn thừa cái gì không? Về sau Lãng Nhàn trong cuốn «Chơi Chữ» chẳng những chép đầy đủ lại còn nỗi thêm 2 câu két làm khí thơ đậm nồng nàn,

và bài đã mang tiếng «thừa» lại càng đậm ra,.. thừa. Giữa bài của họ Nguyễn và của họ Phùng (Lãng Nhàn) có nhiều chữ khác nhau, nhưng không quan trọng. Ở đây chúng tôi chọn bản của họ Phùng là bản đầy đủ để bạn đọc tiêu nhận định.

### Ông Thừa ở đâu

Ông là Thừa phát Hoàng Nông, Ông ngồi ông nghĩ mình ông thật thừa. Người trong thế giới đã xưa, Cớ chi trời lại lọc thừa ông ra Mắt thừa ông chẳng buồn trông Gặp gái má hồng ông liếc ông chơi.

Tai thừa ông chẳng nghe ai, Thấy chuyện nực cười ông chỉ thèm qua.

Miệng thừa ông chẳng nói ra, Câu chuyện mặn mà ông nói đủ nghe.

Tay thừa ông chẳng buông phè, Sẵn dầu son nhòa ông nhả mực đen.

Chân thừa ông chẳng buông chen Sẵn bước đường liền ông cuống gi.

Bụng thừa ông chẳng buồn suy, Ông cứ gan lì, mà việc cũng xong.

Ông còn thừa cái gì không? Ông còn thừa cái.. giấu trong đũng quần.

Cô nào lịch sự thanh tân, Hỏi rằng có thiếu, muốn mìn ống cho.

Ngán thay cái bon nhà nho, Mất tiền mất của đi lo ông thừa,

## trên cao



TÊ ĐÊ

### TƯỞNG TƯỢNG

Kha trắn Ác tuổi già, lưng khom  
Dám khoe iêng xuống xóm yên hoa  
Rờ mò cái... chì em ta  
Mẫn xong một cú phì phèo dốc hơi!  
Chàng kiệt sức nằm chơi và thở  
Bên cõi nàng hờ hờ tắm xuân  
Lệnh trên khi đã rút quân:  
— Nhật trình tin tức đánh vẫn cho nghe!  
Nàng cầm bao lè nhẹ lên giọng  
Rằng hôm nay Tông thống anh minh  
Tiếp tân mua chuộc cảm tình  
Nhân dân tự vệ, tặng hình rất bô l..:  
Em đang đọc cười tò mò phát  
Luôn ban tay tươi mới sờ... râu  
Cười duyên em khẽ lắc đầu:  
— Nhẽ ra nên tặng một chaulá da

Nghé nói vậy, họ Kha khoái chí  
Về đến nhà hứng tỵ viết ngay  
Chuyện trò Đầu Gối hăng say  
Báo ra chưa được một ngày : tịnh thu  
Ông nhà nước lù khù bô mẹ  
Việc đech gì làm thế mất công  
Chỉ cần thông cáo là xong  
Rằng : Kha trắn Ác đừng hòng bít dân  
Cái bình thiếc trong quần lủng lẳng  
Xuôi lâu rồi còn nhảng cả lén  
Dù cho tiên nữ kề bên  
Cán cờ chắc vẫn nắm yên như thường  
Chuyện xuống xóm phố trương lây đẹp  
Giống nhà ông đã lép từ khuya  
Chẳng qua khi viết bì đẽ  
Ông ngồi tượng tượng di «bè» cho vui.

TÚ KẾU

### Tôi bảo người yêu :

— Anh sắp đưa em lên «Đỉnh Gió Hú»... vượt lên hẳn thành phố và những con người lầy nhầy này!

— Anh lại «tố» rồi đấy!

Tôi cần phải giải thích cho nàng:

— Em cởi robe ra rồi lấy chemise và quần bơi của anh mà mặc để leo lên đó cho dễ.

Tôi mở tủ lấy chiếc chemise xanh nhạt và quần cho nàng, Nàng vào phòng tắm. Tôi châm một điếu Kent hút. Trên cao gió lộng phải có một cái gì làm ấm trước khi tôi có thể sưởi ấm bằng môi, bằng thân thể và bằng ánh mắt, tâm hồn toát yêu của nàng. Tôi nhìn ra cửa sổ. Chiều bị ám sát. Nàng mở cửa phòng và cài khuy áo từ dưới. Tôi đặt điếu thuốc lên môi nàng. Nàng rit một hơi dài, ngửa cổ thở khói. Mỗi nàng là một ống khói màu hồng phớt. Nàng cười. Tôi nắm lấy bàn tay nàng không cho nàng cài nổi hai chiếc khuy trên cùng.

— Em để hở khuy trên cho «gió trẻ con»  
đùa chơi trong đó.. Ngực em là một vườn trẻ thật tuyệt cho gió. Một phiến cỏ non hồng ngà.

Nàng lại mỉm cười. Khi yêu nhau nụ cười đến thật dễ.

Tôi ôm vai nàng và mở cửa phòng Chiếu nay tôi không muốn yêu nàng trên chiếc giường. Tôi cần đổi không gian yêu, Những người tình bây giờ sợ sự nhảm chán sa lầy. Một cái giường dù là một sọ sụ nhảm chán sa lầy. Một cái giường cũng có lúc trở thành một bãi đất cằn. Yêu không phải chỉ là một lăn lóc trên một cái giường; người ta còn cần những thứ khác nữa.

Tôi muốn đưa nàng lên sân thượng, lên một cái giường bằng xi măng rộng hơn mở thẳng vào trời.

Tôi lấy bao Kent và một hộp diêm theo.

— Anh đưa em lên terrasse... lên thật cao.

Nàng nhìn tôi mỉm cười.

— Thế mà anh bảo anh đưa em lên «Đỉnh Gió Hú»!

— Tại sao lại không? Thỉnh thoảng mình phải tiêu thụ hóa cuộc sống đau khổ này một chút chứ.

Tới chiếc thang sắt đưa lên sân thượng, tôi bảo nàng:

— Em lên trước đi... nhở ngã anh còn đỡ!

Tôi bước lên sau nàng. Tôi ở sau màu nâu hồng mướt mát dễ yêu của dùi nàng.

— Đẹp quá anh! Lâu lắm em mới lại lên cao như thế này.

Nàng khép mi ngủa mặt lên trời, hai tay dang ra rồi hit mạnh cả bằng mồm không khí chớm đêm. Nàng nhudang uống gió. Những sợi tóc của nàng rungeuồng. Nàng ra riềm terrasse nhìn xuống đường.

— Nhìn xuống dưới là ghê quá anh, nhưng em có cảm giác thích thú kinh khủng.

Tôi nói một mình :

— Sự say đắm nhìn vào hổ thám?

— Anh vừa nói gì thế?

— Anh nói là em trong «say gió» lắm!

Nàng mỉm cười :

— Thị em vừa uống gió mà!

Tôi ra đứng cùng nàng, nàng ôm ngang bụng tôi như sợ ngã xuống đó. Tôi và nàng nhìn xuống đường. Những con vật người biết đi bằng bánh xe tạo thành những giòng mệt nhoài. Tôi bảo nàng :

— Đứng trên này nhìn xuống hơi ghê nhưng em biết không tụi trẻ ở Mỹ bây giờ có style làu tinh rất lạ để tìm cảm giác mạnh. Đối với họ lối làm tình có diễn hầu như không còn ý nghĩa và thích thú nữa.

Tại con gái nhảy dù từ trên cao xuống. Ở dưới những bụi cây có bờ chờ sẵn, khi vừa chạm đất, nghĩa là đang lúc hồi hộp sợ hãi nhất, họ ôm lấy nhau và làm tình. Tuổi trẻ của tụi mình cũng có quá nhiều hồi hộp, hồi hộp hơn cả lối nhảy dù đó.

Hỏa tiễn, bom đạn, plastic, nghèo túng, quân địch. Anh và em chưa nhảy dù nhưng đứng trên cao đã thấy có cảm giác lạ rồi !

Nàng lấy ngón tay làm lược lùa vào những lọn tóc đầy gió chảy ngược về phía sau.

— Em thấy ở VN mình làm thế chưa được, mặc dù yêu kiều đó có thể cũng thú đáo !

Nàng nắm xuống trên sân xi măng còn ám nắng chiều. Tôi nắm cạnh nàng mặt nhisa về phía mặt trời lặn. Mặt trời bị đám mây mù ở phía Tây. Chúng tôi nắm ngang vật mây hồng chạy dài. Tôi bảo nàng :

— Em nhìn mặt trời lắc hấp hối đẹp không ?

Nàng quay lại nhìn về phía những đám mây nhiều màu như nhìn qua một ống kính vạn hoa của tuổi nhỏ.

Nàng có vẻ không thích những đám mây đó. Nàng xoay người và ngửa mặt lên khoảng trời xanh trong.

— Lúc này em thích khoảng trời này hơn vì nó không lộn xộn, phức tạp như những đám mây loạn màu và loạn hình kia. Sóng 24 giờ một ngày, người ta mang đến cho mình đủ thứ lộn xộn rồi... kể cả những người thân của mình...

Tôi mỉm cười đứa nàng :

— Kể cả anh nữa phải không ?

Nàng lườm yêu tôi :

— Một đời khi thôi ! Nhưng em dễ quên những thứ anh làm phiền em lắm... vì anh là người đầu tiên mang đến cho em hạnh phúc.. quá nhiều... hơn là em từng mơ ước...

Tôi hôn lên đầu mũi bé bồng của nàng. Nàng lại nói tiếp :

— Em thấy hạnh phúc là sự vắng mặt của những thứ lộn xộn đó. Nhìn lên chỗ hư vô kia, em cảm thấy như có cánh bay. Tình lặng cũng là một khoai cám. Anh có thấy thế không ?

— Đúng. The Sounds of Silence. Những âm thanh của niềm im lặng !

Tôi nhìn lên khoảng trời của nàng và cảm thấy mắt hút trong đó. Tôi chợt thấy cuộc sống chuyền cuồng dưới thành phố này đầy đau khổ, ôn phiền gó bó, ti tiện, bon chen, bần thiêu, tàn bạo.

Tôi bảo nàng :

— Anh cũng cảm thấy như em... nhưng mình phải nói « nhìn xuống » chỗ hư vô kia mới đúng khoa học !

Tôi nắm bàn tay lại làm hình quả địa cầu và chỉ cho nàng vị trí của tôi và nàng đang nằm trên đó.

— Vậy thi... Thượng Đế ở dưới chúng mình à ?

— Đạo này em cũng triết lý ghê nhỉ ! Lâu lắm em mới nói một câu nghe được !

Nàng quay sang tôi mỉm cười. Đầu mũi nàng chạm lướt má tôi :

— Tại em lây bệnh của anh đấy !

Tôi luôn cánh tay xuống cổ nàng làm gối. Chợt một ý tưởng đến với tôi như một con bướm lâng vào óc.

— Em học ban A, giáo sư vật lý của em có dạy thử cơ tròn, cơ dài, cơ vân này dùng để làm gối cho người tình chưa ?

Anh lúc nào cũng « quẩy » được ? May mà anh dạy sinh ngữ chứ anh mà dạy vật lý học trò con gái hư hết !

— Em thấy anh nói có đúng không ? Cái gì mình nói khác người, người ta cho mình là « tớ » là điên. Thế mới khôi hài ! Anh bảo anh đưa em lên « đỉnh già Hù ». Bây giờ gió hú thật. Em thấy không ? Cũng như nếu anh bảo với một giáo sư vật lý là « bắp thịt tay là một cái gối tuyệt diệu cho người tình ». Ông ta cũng cho anh là « tớ » ! Nhưng sự thực thì bắp thịt là một cái gối cho người yêu... cho em. Sự thực thì gió đang hú trên cao này, trong những đinh cây xanh kia, và trong tóc em. Em thấy anh nói đúng không ?

Nàng gật đầu rồi lại nhìn vào khoảng không. Tôi nắm ngửa im lặng để được thấy mình được tau vào cái bao la của vũ trụ và tình yêu của nàng.

Chợt nàng chỉ vào trời :

— Anh trông cái diều kia đẹp không ?

Tôi nhìn lên chiếc diều màu đỏ có cái đuôi quay loạn trong gió. Tôi bảo rằng :

— Khi tự do người ta có màu say đậm như cái diều kia. Bây giờ em tạm được tự do tách khỏi gia đình và cuộc sống. Em ở bên anh và em đang có màu say đậm.

Nàng mỉm cười lướt trong mắt tôi.

— Anh thấy nó như một con cá nồi điên. Cố lè điên vì bị buộc giày... như em bị bố mẹ em buộc chân ở nhà không đến được với anh tự do !

Nàng cãi bướng :

— Em không cho đó là 1 con cá điên... Trong nó giống con gì lảng quăng.., con gì mà thànhUCHY.

Tôi lấy ngón tay dấu vào đùi trần của nàng :

— Em học ban A mà dốt vật lý kinh khủng. Con nòng nọc chứ con gì !

— À đúng rồi... Trong cái diều như 1 con nòng nọc màu đỏ. Anh thấy cái đuôi của nó quay như nhảy soul tuyệt ghê không ?

— Lúc này thi anh không nghĩ cái diều là một con cá điên nữa. Nó đúng là một con tinh trùng !

— Khiếp ! Anh nói nghe ghê quá !

— Em không có tinh thần khoa học một chút nào ! lẽ ra em nên học ban C mới phải ! Em nên tập nhìn thẳng vào đời sống.., nhìn với một con mắt của một con người mới chứ đừng nhìn theo con mắt của thế hệ cha mẹ mình, những con mắt có thể chứa đầy thành kiến ! Minh phải là thứ thuốc trừ sinh loại mạnh nhất để hủy diệt những con vị trung thành kiến này. Em biết không một giọt tinh dịch có tới 50.000 con tinh trùng. Hay nói cho có vẻ vui

chương bay bướm hơn là có tới 50.000 cái diều li ti quay loạn đó. Anh và em cũng từng là hai cái diều đó.

— Anh nói thế làm em sợ lở..

Tôi ôm chặt nàng như ôm một đứa bé :

— Em thật trẻ con ! Em tưởng những cái diều đó vào trong em để làm sao ! Trừ khai... anh và em cùng muôn những chiếc diều này bay, bay say đắm, bay tự do không giây trong trời ấm mượt bé bồng của em !

Nàng úp mặt trên ngực tôi như tìm một vùng binch an trên trần thế ». Đầu mũi nàng lạnh vì gió chiều. Tôi bảo nàng :

— Mũi em lạnh quá. Đề anh sưởi ấm nó !

Tôi đề môi lên đầu mũi nàng thật lâu rồi lướt xuống môi trên lấy đầu lưỡi kích thích môi nàng.

— Anh sợ đề lâu sẽ đến lượt môi em lạnh nên anh phải hôn môi em !

Tôi rời môi nàng sau khi lưỡi tôi đã thấm chất dãi ngọt của môi nàng.

— Anh khôn ! Lúc nào anh cũng tìm ra được một cái cớ để hôn em !

Tôi cười với nàng :

— Thực ra hôn chẳng cần phải tìm một cái cớ nào, hôn là hôn nhưng chẳng lẽ lúc nào anh cũng im lặng !.. Có khôn thì mới yêu em chứ !

Chợt có tiếng còi của một chuyến xe lửa buổi chiều lúc lên buồn thảm, mắt mát và đơn độc. Một con vật bị chọc tiết rồi im lìm. Như cảm thấy sự phả huy của thời gian, nàng nắm lấy bàn tay tôi đưa lên má nàng. Tôi muốn bắt gặp một sự sợ hãi ở nàng để nàng hiểu rằng những phút được ở bên nhau là những phút sống đúng nghĩa nhất.., những phút còn lại chỉ là một sự đầu hàng thời gian. Tôi bảo nàng :

— Sự chết là con đường một chiều. Mọi người sẽ đi cùng chiều tôi cuối đường. Thời gian là một chuyến xe phòng hết tốc lực. Anh và em và mọi người đều cùng ngồi trên chuyến xe đó !

Tôi nâng nàng dậy và chậm thuốc hút. Đêm lúc nhỏ bé trong hai vòng đùi nâu của mắt nàng như hai ngọn nến được thắp lên trên cây giáng sinh một đêm Noel của hai kẻ yêu nhau. Tôi và nàng như vòng dây cầu giới hạn bởi những mái nhà và những đỉnh lá cây xanh đậm, những chiếc ô kết bằng lá đề che nắng che mưa cho những con chim bé bồng còn sống sót trong thành phố.

Được tin tờ Tuần Báo :

## « MÃ THƯƠNG »

chuyên về thế tháo đua ngựa sẽ ra mắt số đầu vào ngày thứ ba 24-8-71. « Đời » có vài hàng giới thiệu cùng quý bạn và chúc MÃ THƯƠNG tiến mạnh.

— Kia anh.. Có hai quả bóng bay kia ! nàng reo lên như một cô bé. Tôi nhìn theo ngón tay chỉ của nàng. Hai quả bóng nối liền với nhau bằng một sợi giây. La chaîne. Chắc thế. Ở xa tôi không thấy sợi giây đó được ! Một quả màu đỏ và một quả màu vàng. Chúng tự do như một đôi chim hải âu. Hai quả bóng bay về phía nhau, đậm mây màu xám phớt tim. Tôi bảo nàng :

— Đó là một sự tình cờ tuyệt diệu. Nếu viết vào chuyện người ta sẽ cho là điều tuyệt quí. Nhưng thực sự trong đời có những tình cờ này. Đúng lúc em đang ở bên anh.. lên cao với anh lại có hai quả bóng. Em có thấy chúng như hai người tình bồ nhá trốn đi với nhau không ? Trên đó để được tự do dù rằng một tự do trong màu xám như màu trời kia. Nhưng chắc hai quả bóng đó phải được hạnh phúc.

Nàng im lặng hút thuốc nhìn hai quả bóng đến khi chúng mất trong màu xám của mây.

Tôi ôm lấy vai nàng :

— Nhà em ở khoảng nào ?

Nàng quay về phía tháp chuông nhà thờ vuốt lên khói hàng cây phía xa :

— Gần nhà thờ. Em không còn muốn nhìn về phía đó. Em sợ về nhà ! Gia đình bây giờ chỉ là nơi con người tự cầm tù nhau trong một không khí chịu đựng đến nát bấy thần kinh. Không còn gì nói với nhau. Em chỉ tìm thấy hạnh phúc trong phòng của anh, lúc ở bên anh. Mỗi lần nghe bản I'll be there, Em chỉ muốn chạy ngay đến anh và ôm anh. Nhưng không thể được !

Khi tôi và nàng hút hết điếu thuốc, tôi kéo nàng nắm xuống bên tôi và nhìn chiều dài sang màu đậm trên bầu trời, trên mái nhà, trên đỉnh cây và trên khuôn mặt thoảng buồn của nàng. Chắc nàng đang nghĩ tới phút nàng sắp phải rời tôi để trở về làm một tù nhân trong già dinh, một tù nhân vô tội để thương.

Nàng chỉ lên ngôi sao đầu tiên xuất hiện ló mờ trên trời và nói với tôi :

— Có bao giờ anh nghe rằng anh hay em hoặc cả anh và em sẽ cõi độc như ngôi sao kia không ?

— Có chứ. Nếu chúng mình vì một lý do nào đó phải xa nhau. Như bây giờ thi em có anh và anh có em. Chúng mình không cõi đơn như ngôi sao kia. Minh phải tranh đấu cho tình yêu của mình để đừng bị ném vào sự cõi đơn khùng khiếp đó !

Đêm làm một người tình mơ mộng. Đêm không phải là bóng của Satan đối với chúng kẻ đang yêu nhau. Tôi vòng tay ôm sát nàng và mắt lướt sang. Nàng nhắm mắt lại. Tôi xoay nàng xuôi ng dưới tôi Vũ trụ tuyệt diệu bây giờ là thần thể nàng, là nhịp đập của tim nàng, là môi nàng, là hai bàn tay nàng tràn xiết trên lưng tôi. Lưng tôi che khuất bầu trời đêm và ngôi sao cõi độc. Hơi thở nàng như gió hú trên đỉnh cao.



## Thắp NAM HƯƠNG cho những người CHẾT TRÊN

### VỀ MỘT HOA TIÊU CÀM BÚT CHẾT ĐI: TRẦN DUY MỸ

Trần Duy Mỹ là một hoa tiêu phản lực A37 Phi đoàn Hồ Cáp Đà Nẵng, sinh năm 1944 ở Huế, và trong khai sinh đẻ 1945. Chết ngày 14 tháng 7 năm 1971. Bút hiệu thường ký Trần viễn Phương. Tôi biết Mỹ từ khi anh còn là một chuẩn úy biên tập viên cho tạp chí Lý Trường (KQ). Hồi Mậu Thân, tôi là tiểu đội trưởng và anh là trung đội trưởng. Nhiều giờ cắm trại một trăm phần trăm, tôi ngủ trại, đánh xì phé hoặc đùa dồn là chuyện của mọi quân nhân bị cầm chân. Đề Húc Càn và Phạm Hồ thường đùa nghịch Mỹ, mỗi khi anh ta leo lên bàn ngủ. Hai tay anh ấy bén kéo khăn trải giường phủ lên người anh kín mít, rồi lấy nến châm cắm đầu giường. Sẵn có cái bảng tên

dè ở mỗi bàn viết, Đề Húc Càn lại viết thêm mấy hàng chữ vinh thăng cho cố trung úy Mỹ.

Rồi anh ra khỏi cái nhầm chán của nghề viết lách, đi học lái A37. Tôi tưởng là đã có một thằng đã chán cái nghề cầm bút, vinh quang chẳng bù lại cho túi nhục. Tôi mừng cho bạn đã biết bỏ nghề. Nhưng không ngờ sau khi ở Huế Kỳ về, Mỹ lại viết hăng hơn bao giờ hết. Một vài truyện của Mỹ như «Chú Linh Đất» thật hay hoặc một vài bút ký chiến tranh như ở Lào đăng trên Đời. Cái nghề cầm bút, theo tôi, nó rất kỵ với nghề đi lính. bây giờ ai chả đi lính, bạn cứ tưởng tượng ra rằng giữa cái xã hội này mới có cái cảnh bắt con người ta đang tuổi thanh xuân phải già từ gia đình, cuộc sống học

đường, mặc bộ đồ cứt ngựa rộng thùng thình đi làm cỏ vè, thời gian huấn nhục, mà lương thì chưa được tới năm ngàn. Rồi còn nhiều tai ác nữa. Tôi tôi thường đùa là huynh đệ chi binh phải được ném na gọi là huynh đệ chi binh là lỗ tướng gánh em ơi. Sóng, từ anh binh nhí đến đại tướng đều có bỗn phận giống nhau, là phục vụ lỗ gia đình, chờ đi phục vụ lỗ tổ quốc. Chỉ có một cái lỗ là bình đẳng thôi, ngoài ra chẳng bình đẳng cái cóc khô gi.

Cuối tháng 6 vừa qua tôi và Hồ Phong ra Đà Nẵng công tác. Đầu tiên là đi gặp một anh quan sáu nhưng anh ta còn bận dắt khi đi dự đại hội. Ném na là anh còn phải đi đến tòa lãnh sự Xê Kỳ. Ném quá lâu, tự tôi đến mượn xe Honda của Trần V. Phương. Khi chúng tôi tới, khoảng 4 giờ chiều, anh bạn này đang cởi trần, trừ một cái quần đùi. Mỹ đang ngồi trong phòng viết truyện ngắn. Cố lẽ cái truyện cuối cùng trong đời hắn,

mang tên «Cồn Cát Láng» đó. Gặp tôi, Mỹ bảo các bạn lấy xe ra phố rồi 6 giờ chiều về ăn cơm. Từ, một phi công đại úy A 37 năm cùng phòng với Mỹ, nói đùa dạo này Mỹ chịu khó viết lăm, ngoài truyện ngắn còn đang viết một truyện dài «Phượng Hoàng Bộng».

Chúng tôi trở lại Sư Đoàn KQ khoảng 11 giờ đêm. Mỹ và Tự trách tụi này tại sao không về ăn cơm. Tôi tôi thoái thác là đi rong chơi cho đã cái khoái giang hồ vặt. Mỹ và Tự bèn rủ tôi và Hồ Phong đến quán cà phê Chàu nhậu la de. Sau này tôi mới biết là Mỹ thấy tụi tôi ra, hắn đi mượn được hai xấp để thết tụi này ăn cơm, nhưng tụi này không về, hắn bèn mời đi nhậu la de. Tôi tôi ngồi đây ăn cháo gà uống la de, đấu lão đú moi thử truyện. Từ truyện hippies, đến choác, đến đời lính, đến thân phận con người hèn mọn như rợn tiều, đến cảnh xuân Tóc Đỏ nhiều như châu chấu, bất cứ ở đâu cảnh lấy điểm bụng bô tướng đai, rước gái tường chơi, đến đánh tennis bàu bèn này nhưng con mắt luôn luôn dòm nhìn sang bên ông quan sáu, đè khen lấy điểm. Cái bạn nịnh tài nhất được chúng tôi bầu lên, riêng Đà Nẵng, đó là hạm trưởng sĩ chúa chết đã vòng hoa tang trên nón, hồn danh Mây Trời. Hắn cũng bay A37, nhưng bay chơi thôi, nghè của hắn là bay lấy huy chương cánh chim vàng hơn là ra mặt trận thả bom. Nhưng tụi tôi không thể chờ hành khách. Song không vì một áp lực của ai để bắt chờ nhiều người trên một phi cơ hư. Người trưởng phi cơ có quyền tối hậu của một ông vua nhỏ.

Hai tuần lễ sau, Hồ Phong báo tin cho hay, Mỹ chết. Tôi sững sốt. Một anh bạn khác nói thêm: «Người ăn thịt người là ngorm, chó ăn thịt chó là má, gà ăn thịt gà là quê, còn tinh bắng hưu, huynh đệ chi binh mà không cho nhau mượn được một cái xe chở xác ra khỏi phi trường, chẳng lẽ trên đời này huynh đệ chi binh không còn là tình người». Một anh khác thêm vào: «Một thằng đi, có nghĩa gì, nhưng thằng còn sống mà nhìn thấy cái cảnh bất công của huynh đệ chi binh đối với nhau vậy thì quá «má!» (anh ta muốn tránh dùng hay không dùng chữ «chó!» Kể cả cái tên Hậu đãi bôi, hay vuốt đuôi, mang tiếng là Trưởng Khối Tổng Táng mà chẳng lo tổng táng cho đảng hoàng. Thằng nào chết đi mà chẳng sáu tấm, hồi những thằng sáu tấm còn sống bất nhẫn với các chiến hữu sáu tấm đã chết đi, các người toàn là bọn bắt cóc liêm sỉ trên cõi đời ô trọc này. Tôi cóc muốn khen bạn già Chu Tử làm gì, nhưng khi tôi thấy Đào Vũ Anh Hùng lấy vợ, anh già này cũng tặng ba chục xấp (vi Hùng viết báo cho Chu Tử xưa kia) Trần duy Mỹ chết, anh cũng lại phải nhờ Nguyễn Thụy Long ra Huế cầm một trăm ngàn tang gia đình của Mỹ, tôi thấy trong gia đình KQ, thì Chu Tử còn là một ân nhân. Với Mỹ lúc còn sống, với anh, tôi chưa có cái gì gọi là thật thà tinh, nhưng anh chết đi tôi thấy mình sững sờ bơ vơ. Cái gì qua đi qua luon. Viết về một thằng chết, không phải cho nó, mà cho bạn bè thân thiết còn sống của nó.

### MỘT NGỌN NÉN CHO... NHỮNG CHÀNG PHI CÔNG

Những ngày trước khi người yêu tôi chết trong một phi vụ tại Biên Hòa cách đây bốn năm, chàng bay giới thiệu tôi với các bạn bè thân thiết. Trong số này, Phương là người bạn chàng thường nhắc tinh tinh rất khảng khái đáng phục, nhớ đến nhất. Nhắc nhớ với một vẻ quý mến đặc biệt.

Ngày đó Phương mới chừng 24-25, tôi đoán thế, dáng cao uy nghi sừng sững, phải đến 1m80. Lần gặp đầu tiên, tôi đã có thiện cảm qua

đôi mắt thẳng thắn, đầy vẻ chính trực, thoáng lồng lánh một tâm hồn nghệ sĩ phỏng khoáng của anh. Người yêu tôi giới thiệu Phương là một người hùng làm văn nghệ, tinh tinh rất khảng khái đáng phục,

— ..Còn cô bé này cũng vẫn về ra phết tơ ạ, Cũng bầy đặt thơ văn, làm cầm như toa, moa chán quá. Lúc nào cũng mơ mộng. Thích văn chương, đọc sách suốt ngày. Nhưng còn trẻ con.

Phương cười. Giọng anh thật  
âm và dịu dàng :

— Trông chị cũng nghệ sĩ ghê  
đấy chứ. Hôm nào tôi được hân  
hạnh xem những sáng tác của chị ?

Tôi ngượng quá lì ní :

— « Anh Mỹ đừng nghe lời anh  
ấy. Tôi có biết làm thơ thẩn gi  
đâu... »

Mỹ, Trần Duy Mỹ là tên thật  
của Phương.

Sau khi gặp mặt đầu tiên đó,  
tôi chỉ được gặp thêm Phương  
khoảng vài lần nữa thôi, vì chừng  
ba tháng sau, người yêu tôi bị tử  
nạn cũng trong một phi vụ phản  
lực, tôi không gặp Phương nữa.  
Sau khi cái chết thảm khốc của  
chàng, tôi quá đau đớn nên muốn  
tránh gặp, tránh nghe và tránh  
thấy tất cả những hình ảnh gi  
nhắc nhở đến chàng. Ra đường,  
tôi vẫn ngạc, bàng hoàng, tim  
muốn ngừng đập khi thoáng thấy  
một bộ áo combinaison đen khoác  
trên dáng người nào cao lớn. Tôi  
sợ phải nhìn bộ áo đó đến độ có  
cô bạn nhà nằm trên đường lên  
Tân Sơn Nhất, rất thận nhưng  
không bao giờ tôi dám héo lanh  
đến nhà nó bởi lẽ trên.

Tôi không được tin tức gì của  
Phương nữa, nhưng vẫn theo dõi  
Phương qua những truyện  
ngắn đầy xúc động, những  
bài phóng sự gợi hình của Trần  
Viễn Phương đăng rải rác trên các  
nguyệt san quân đội và tuần báo  
Đời sau này. Tôi đã thoát tim lại  
thẳng thốt khi nghe Phương chết,  
dù không phải bất ngờ. Đã nhiều  
lần nhận được tin bạn bè chết,  
nhưng cái chết « không phải số »  
(giữa lần tên mũi đạn, con người  
còn có số được sao ? một ngày có  
cả trăm người có số chết ??)  
trong cuộc chiến vô nghĩa, tôi vẫn  
chưa thoát được sự đau đớn, để  
trở nên chai đá như tình trạng một  
vài cô bạn tôi sau khi chồng hoặc  
người yêu tử trận.

Những chàng trai còn quá trẻ,  
quá oai hùng, tâm hồn quá ngay  
thẳng lại phải nhường đất sống cho  
một lũ sâu bọ lèn làm người. Tại  
saо các anh không sống để ngắm  
nhìn chua xót những tần kịch bì  
đang diễn ra chung quanh,  
những người lớn vô liêm sỉ đang  
nhào nãnh tri thức, lợi dụng tuổi  
trẻ, bầu máu nóng, nhiệt huyết cao

với vui của chúng mình để mưu đồ  
những lợi ích cá nhân bần thiêng, ghê  
tóm ??

Bây giờ cố gắng nhớ lại hình  
ảnh Trần Duy Mỹ ngày nào cũng  
chỉ có thể nhớ được một đời mất  
thẳng thắn, dáng cao sừng sững  
của anh và mơ hồ khuôn mặt anh  
ngày đó. Nếu Phương còn sống hẳn  
anh cũng không thể ngờ người yêu  
của bạn thân ann ngày xưa vẫn  
chưa tìm được người thay thế đổi  
tượng, vẫn thỉnh thoảng đọc bài  
của Trần Viễn Phương rồi nhác

nhớ với bạn bè. Điểm này mong  
rằng sẽ hánh diện cho riêng binh  
chủng Không quân có những thiếu  
nữ yêu người hùng đã chết với một  
tinh yêu thật thủy chung.

Ở đây, xin thắp một ngọn nến  
lung linh cho linh hồn người bạn  
cũ. Và cũng xin ngậm ngùi cảm  
phục thay cho những thiếu nữ  
Việt Nam có người yêu, người  
chồng là lính chiến. Cao quý thay  
những tâm hồn can đảm và hy  
sinh ấy.

THANH THẢO

### 1 BÀI THƠ VIẾT CHO THẲNG BẠN ĐÃ CHẾT

Khi trái mìn phát nổ  
và những thây người gục xuống  
mày đã hiểu nghĩa TỰ DO như thế nào chưa  
trong khi mày đã hiểu quá rõ nghĩa sự hy sinh !  
Phươngơi ! Phươngơi !  
tao sẽ khóc mày trọn một đêm nay  
để mày không còn mặc cảm  
lè mày đã bị thiệt thòi

Khi đưa con mày lớn lên  
và khi quê hương mảnh vẫn còn bình biễn  
nó sẽ nối nghiệp cha nó  
nhưng tao hy vọng là nó chẳng có kẻ thù  
vì chiến tranh này phi lý quá,  
phải không ?

Nếu tao tin là có thương để  
thì tao sẽ cầu nguyện cho mày được lên thiên đàng  
mà thiên đàng là cái gì ?

Nhưng bây giờ mày đã chết rồi  
mày chết cho chiến tranh  
vì mày là công cụ của chiến tranh  
mà chiến tranh là cái gì,  
ở đâu ?

Sao mày không nói  
mày còn biết gì nữa không ?  
chắc nó không phải là thứ thiên đàng  
vì ở đó không có sự thương yêu  
nó đến và đi như một tên phù thủy  
ở đó cũng không có Đăng Tối Cao  
mà chỉ có những thằng nô lệ  
phụng sự cho những tên chúa tề  
những tên chúa tề không cùng màu da  
không cùng hoài bão.

Bây giờ mày đã hiểu gì chưa ?  
thân xác mẹ Việt Nam mình rời rã  
rời rã như thây xác của mày  
mà mày thì cứ thấm vào đâu  
ý nghĩa sự hy sinh của mày  
chỉ lớn bằng hai dấu ngoặc  
ảo ảnh vẫn còn nguyên màu đen  
ở đó tao sẽ viết tên mày.

LYNH SẮC (nhóm hồn quê ở hỏa châu)

## Kem gọi đầu LAN SON : một thành tích của kỹ nghệ hóa học

SÁNG KIẾN MỚI  
SẢN PHẨM MỚI

— Từ trước đến nay tại Việt Nam chỉ có các loại thuốc gọi đầu nước, có đong lại sền sệt như keo. Các loại đó sản xuất dễ hơn và không thể có đủ những tính chất của một thứ kem. Đặc tính kem gọi đầu Lan Sơn là hình thức kem đã tổng hợp đủ những hóa chất theo một tỷ lệ thích hợp để sạch gầu và mượt tóc.

— Thưa ông Quản lý, hình như mái tóc của chính ông không được óng ả lắm ?

Ông Quản lý Công Ty Lan Sơn cười hề hề :

— Tôi giải ngũ được 4 năm rồi, nhưng vẫn để tóc kiểu nhà banh. Tóc ngắn ba bốn phân thì óng à sao được.

Chợt nhớ ra, ông quay lại bàn lấy cho chúng  
tôi coi bức hình một thiếu nữ có mái tóc óng mượt  
với hai câu ca dao cài biện đề quảng cáo :

Tóc mai sơ ngắn sơ dài.

LAN SƠN em gọi thương hoài ngàn năm.

— Phụ nữ mới hay dùng kem gọi đầu, mà từ  
cụ kỹ sư tôi ông Quản lý đều là đàn ông làm sao  
các ông biết được tâm lý quý bà ?

— Có chờ. Thứ kem này chính thức là tác phẩm  
hợp soạn của kỹ sư Hà Dương Bửu với Dược sĩ  
Hà Dương Thị Quyên. Cụ Bửu chỉ là cố vấn, chính  
chị Quyên mới là chuyên viên chính của Công Ty.  
Ngoài ra còn một số sinh viên Hóa học đang làm  
việc với chúng tôi trong phòng thí nghiệm cũng  
như trong xưởng.

Trước khi chúng tôi ra về, ông Quản lý hỏi : Các  
bạn có ý kiến chi xin cho biết ?

— Cái lọ kem chưa được đẹp lắm. Và chỉ có  
một mùi thơm thì ít quá.

— Vâng, nhiều khách hàng đã phê bình cái lọ  
nhưng trong điều kiện chế tạo ở VN, hiện chưa thể  
có loại bình, lọ, tube nào tiện hơn. Còn về mùi  
thơm, ngoài mùi thơm chanh tươi, đang sản xuất  
thêm mùi hoa Muguet, narcissus và hoa hồng.

— Còn về giá bán thì sao ?

— Chúng tôi đã định một mức lời thấp nhất, để  
có thể bán được nhiều hơn. Một lọ này một trăm  
đồng, các bà có thể gói 10 đến 12 lần, còn qui ông  
gói cả tháng cũng chưa hết. Tôi nghĩ cái giá như  
vậy là hợp với túi tiền người Việt mình rồi !

## Hãy trả nợ tuổi trẻ



### LÝ ĐẠI NGUYỄN

Hàng triệu người trẻ Việt nam đã bị giết chết trong cuộc chiến này cần phải được đòi nợ một cách xứng đáng. Những ai là chủ nợ đây?

Con nợ đầu tiên là giới lãnh đạo miền Bắc. Chính họ đã nhân danh giải phóng dân tộc để đẩy những người trẻ ở hai miền Nam Bắc vào cuộc chiến. Đề rồi đến nay họ phải chạy theo Mỹ để xin xó ân huệ được «đầu hàng trong danh dự». Nghĩa là họ chấp nhận viện trợ Mỹ để tái thiết miền Bắc, chấp nhận ảnh hưởng Mỹ tại miền Bắc để làm quân bằng thế lực giữa ba đế quốc Nga Tàu Mỹ.

Tại miền Nam họ xin được thay người lãnh đạo của VNCH để có được chút danh dự về chiến thắng tâm lý, còn thực tế thì họ nhờ Mỹ bảo đảm cho họ được sinh hoạt công khai như một thế lực chính trị của Nam Việt.

Miền Nam vẫn nằm trong ảnh hưởng của Mỹ. Vì Trung Cộng đòn ánh của họ buộc thế. Trung Cộng trước kia đòi Mỹ rút hết khỏi Á châu, để họ để bê hoạt động công khai gây ảnh hưởng với các chính quyền vùng này.

Nhưng hiện nay tình thế đã đổi mới. Mỹ đã trao lực lượng phòng thủ châu Á cho Nhật. Nga đang cố vượt về Nhật để tạo thế liên minh quân sự chống lại Tàu. Và hiện giờ, thì Nga Án vừa đạt được một thỏa hiệp hổ tương quân sự và xã hội, để phòng sự tấn công của Tàu.

Tức là cục diện Á Châu đã chuyển sang một khía quanh mới. vòng vây Trung Cộng bây giờ không phải là Mỹ nữa, mà là Nga Án Nhật. Mỹ đã trở thành một thế lực cùu nguy cho Trung Cộng rồi. Nếu Mỹ rút khỏi Nam VN về cả hai mặt quân sự lẫn ảnh hưởng thì lập tức vòng vây Trung Cộng bị Nga Án Nhật khóa chặt.

Bởi đó, hơn ai, Trung Cộng muốn Mỹ phải có mặt ở Nam Việt để biến Nam Việt thành cái túi dường khía của Trung Cộng. Mà cộng sản Nam Việt là cái vòi đặt trong túi đó. Còn Bắc Việt là cái mũi của Trung Cộng, để hút lấy dường khía của Mỹ. Tuy rằng cái mũi đó Trung Cộng chỉ mới có một lỗ, một lỗ kia Nga đã bít lại bởi những kẻ thù Nga tại BV.

Trong cử thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa vẫn có thể làm theo ý muốn bằng cách thay đổi một điều khoản của hiến pháp.

Đương nhiên tuổi trẻ không phải tất cả đều muốn trở thành Tổng thống, nhưng luật chơi dân chủ phải được đảm bảo là không thời gian lận mồi tạo nỗi chế độ tự do. Ở Việt Nam hiện nay đang vào mùa bầu cử. Những vi phạm luật chơi kẽ hời nhiều.

Nhưng có điều đáng nói là, những người lãnh đạo đã không còn giữ nỗi thế giá của lãnh đạo nữa. Nhiều người đó đã có quá nhiều trò ma giáo trong việc thâu đoạt địa vị. Họ không còn nghĩ tới những kẻ thù nguy hiểm đứng dang trước mặt sau lưng.

Họ cũng không cần biết tới tâm trạng của những người trẻ đã từng chiến đấu lâu ngày cho đất nước này nghĩ gì về họ. Họ chỉ thấy trước mặt có mỗi chiếc ghế lãnh đạo mà thôi. Nhiều người chết đã chết rồi không cần phải trả lại họ điều gì nữa.

Nhưng đâu có được. Tất cả những người còn sống, nhất là những người có địa vị quyền thế và tiền của nhờ cuộc chiến này, không thể vỗ nợ người chết, không thể không cần biết tới phản ứng của người còn sống.

Dân chúng và tuổi trẻ Việt nam vốn không thù dai, nhưng ít ra cũng có phản ứng nhất thời. Thế nên chúng tôi thành thật nói rằng, giới lãnh đạo miền Nam đừng quá coi thường dư luận, đừng quá tin tưởng vào sự che chở của thế lực quốc tế để rồi bối không kịp.

Tình thế mỗi ngày một tồi tệ, một phần do tình hình chính trị chung, phần khác do chính những người lãnh đạo tạo ra. Giới lãnh đạo đang tự vẽ mặt mình, để làm cho dân chúng khinh lèn. Một khi lãnh đạo đã bị khinh lèn thì quả tình hết thuốc chữa rồi.

Lúc đó càng cố chứng tỏ quyền hành, càng gấp phẫn ứng mạnh của tuổi trẻ và dân chúng. Nhất là trong tình cảnh hiện nay, kẻ địch đang trả giá rẻ với Mỹ hơn đồng minh của Mỹ là chúng ta.

### NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ

Không khí chính trị oi bức hiện nay thật khó tránh khỏi các cuộc đấu tranh thành phố. Mà cuộc đấu tranh thành phố đã thực sự mở màn tại cố đô Huế rồi. Sự việc một sinh viên VN bị xe Mỹ cán chết, đã được nối kết với việc chống Mỹ và giới lãnh đạo VN ngay giữa mùa bầu cử quả là một điều đáng ngại.

Không phải chỉ sinh viên Huế mới lao mình vào cuộc đấu tranh, mà hầu như tất cả giới trẻ đều muốn làm một cái gì rồi. Nhưng làm gì, làm như thế nào, mới là điều khó. Kinh nghiệm dậy rắng tất cả các cuộc đấu tranh của giới trẻ trong những năm gần đây đều đã bị lờ tầu, ít được sự hưởng ứng triết lý của dân chúng và dư luận. Đó là sao? Giới trẻ không thể nhầm mắt đấu tranh để rồi nhận lấy thảm bại. Đành rằng thất bại cũng là một bài học đáng giá cho cuộc sống. Nhưng không thể thất bại rồi lìe luôn VN vào nguy cơ mất nước được. Bởi đó những người trẻ còn tâm huyết, cần phải thận trọng trong hành vi đấu tranh của mình.

Nhưng đề rồi đi đến đâu. Một nước Đại Hàn đã là tấm gương tay liep một vị Tổng thống muôn

Hiện nay do tình thế Việt Nam đưa đẩy, không phải chỉ có lớp trẻ thấy cần phải tạo biến cố. Mà hầu như tất cả đều muốn có biến cố. Nhất là đối với Mỹ và kẻ địch của VNCH. Vậy lớp trẻ đấu tranh, đồng ý nhưng làm sao phải thoát ra khỏi bàn tay khai thác của Cộng sản và của Mỹ mới là điều quan trọng.

Sở dĩ các cuộc đấu tranh của giới thanh niên sinh viên học sinh Saigon không được dư luận và quần chúng triệt để hưởng ứng, chính vì dư luận và dân chúng thấy rằng các cuộc đấu tranh đó đã có sắc thái khác lạ, không còn thuần túy phát xuất từ tấm lòng trong trắng của tuổi trẻ nữa.

Có lẽ chính vì sự nhiệt thành trong trắng, mà tuổi trẻ đã không ngờ tới rằng, đằng sau những hành động của mình đã bị những bàn tay bí mật dúng vô quá sâu. Ngay chính những người trẻ trong hàng ngũ đấu tranh cũng tự nản, khi khám phá ra rằng phong trào bị lợi dụng.

Bởi đó, những người trẻ muốn vào cuộc tranh đấu trước hết và trên hết phải kiềm soát được phong trào của mình, đừng để cho bất cứ thế lực quốc tế nào lợi dụng, đừng tranh đấu vì người khác, ngoài mục tiêu dân tộc, vì kinh nghiệm đã dậy chúng ta rằng: những người tự nhận là giải phóng Dân tộc đang là những người phản bội Dân tộc nặng nề nhất.

Chúng tôi khẳng định rằng, bất cứ công cuộc tranh đấu nào có bàn tay Cộng sản dính vòi đều không được sự hưởng ứng của dư luận sáng suốt và dân chúng kinh nghiệm. Bất cứ công cuộc tranh đấu nào có bàn tay Cộng sản dính vòi, đều tạo dịp cho Mỹ nắm được uy thế.

Giới trẻ là nguồn năng lực trọng đại của dân tộc, cần phải thận trọng đừng phung phí sức mạnh, đừng để cho nguồn năng lực đó bị phá nát bởi các âm mưu quốc tế. Đấu tranh cần lắm nhưng đấu tranh không chẳng làm lợi cho dân tộc mà còn làm cho tiềm năng dân tộc bị kiệt quệ thì không nên. Chúng tôi tán thành những cuộc đấu tranh phát xuất từ nhu cầu dân tộc nhưng đòi hỏi người đấu tranh phải loại trừ cho bằng được ảnh hưởng của Cộng sản. thì thất bại hay thành công mới có giá trị. Và mới khởi đầu lại những người trẻ đã chết,

### Góp vui

Chúng tôi vừa nhận được hồng thiếp của anh chị Trần Văn Hồng tức Lê Dũng cưới vợ cho con trai là:

cậu TRẦN TRIỆU TUẤN

kết duyên với

cô NGUYỄN THỊ TÂM

Xin thành thật góp vui cùng hai họ và chúc đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc dài dài...

CHU TỬ  
HÀ THƯỢNG NHÂN  
PHẠM HẢI HỒ

# CỒN CÁT LÁNG

dài của  
TRẦN VIỄN PHƯƠNG

LTS: — Tôi chết rồi ư ?  
Nhân vật tự hỏi trong đoạn  
cuối của truyện này. Khi  
Trần Viễn Phương viết tới  
câu đó, anh đâu có ngờ  
khi bạn đọc đọc tới đó,  
thì anh đã chết rồi thật.  
Tôi đã chết rồi ư ?  
Những người trai trẻ khác  
sẽ còn đặt câu hỏi đó.  
Ai trả lời cho họ biết ?  
Rằng bao giờ họ sống ?  
Và bao giờ họ chết ?

Tôi trở về quê nội vào tháng  
nắng. Bằng qua mây cồn cát bồng  
cả minh mày, miệng khô rang. Tôi  
nhìn quanh rồi nhìn lại dằng sao,  
không có lấy một bóng người.  
Dằng trước mặt trông như là sa  
mạc. Cồn cát này nối tiếp cồn cát  
kia làm tôi không phân định rõ ở  
đâu là chân trời, cứ đi qua một  
cái độn cát thì lại đi xuống một  
vực nhè. Cứ thế con đường không  
có lối đi rõ ràng chạy ngang ngoéo



lên xuống nhấp nhô làm tôi khô  
cả cổ. Dũng lai dưới một gốc cây  
nhỏ, những nhánh cây khảng khui  
không đủ cho tôi một bóng mát  
phù lén đầu. Tôi nép vào thân cây  
châm điếu thuốc để tránh cơn gió  
nồm ở đây thổi tung quần áo, cát  
bụi. Châm đến cây diêm thứ sáu,  
điếc thuốc mới bắt đầu cháy nhen  
nhum. Tôi hút một hơi dài, môi  
mệt như thế tiêu tan. Nghĩ một lát  
tôi lại đi. Tôi không ngờ chỉ tôi có

tài tả cảnh đến thế. Tôi cứ nghe  
theo lời chị tôi nói : Cậu cứ gắng  
đi qua ba hòn độn cát trắng, đứng  
ở hòn đầu chỉ nhìn thấy hòn đòn  
cuối cũng nhỏ lên, đi theo con  
đường mòn ở giữa một hòn thi  
xuống được hòn đòn thứ hai, ở  
đây có những tàn cây che mát, có  
thể nghỉ chốc lát để lấy sức đi  
qua hòn đòn thứ ba. Đi cho đến bao  
giờ thấm mệt thì nhìn bèn trái sẽ  
thấy mọi căn nhà gạch đỏ.

Nhà bác

Sau đó, vào xin nước uống cho  
khô rồi vào làng.

Đúng mười bốn năm tôi mới trở  
về lại đây, chị Hường, chị tôi phi  
cười khi nghe tôi có ý định về  
thẩm làng : Cậu còn nhớ gì đâu  
mà về thẩm, tôi mới về cách đây  
một tháng thế mà bây giờ về lại  
đãm quên nhà nội lắm à ! Chị đέ  
ở quê mẹ chị đâu có nhớ gì. Tôi  
nói lại như thế, chị phản đối :  
nhưng chị đã ẵm cậu đi tản cư,  
mấy năm trời chạy giặc ở đó ít  
nhất cũng nhớ hơn cậu. Bây giờ  
tôi mới thấy chị ấy có lý. Bao  
nhiều ánh tượng, hình ảnh về làng  
tôi còn lại trong trí nhớ đã tiêu  
tan. Nay giờ tôi chỉ nhớ được có  
mỗi cái bến đò ngang có nhiều đà  
ở bến đậu trước khi đi qua mấy  
cồn cát. Tôi vẫn còn nhớ cồn cát  
này thuở nhỏ tôi trông nó lớn như  
sa mạc, rộng từ bờ, cứ mỗi lần có  
tàu bay Pháp đến oanh tạc thì đây  
là nơi trú ẩn an toàn nhất. Cả làng  
tôi dắt trâu, bò, heo, gà, lấy áo  
quần mền chiếu bỏ làng ra đây để  
tránh bom đạn. Dũng trên hòn  
độn này như một ranh giới rõ  
ràng để nói cho cả đời bên biết  
rằng chúng tôi vô tội. Dũng ở  
đây để đồ biết bao nhiêu nước mắt, lời than khóc  
nhìn jia. Ở đâu cũng có lửa, lửa của  
Quốc gia, lửa của Việt minh, lửa  
đốt từ cây chanh cho đến luống cà  
và cả những người già cả không  
chịu đòn ra khỏi làng. Lửa cháy  
xong chúng tôi lại vào thu dọn.  
Phải đồ xương máu để cất lại nhà  
cửa ruộng vườn, phải đốt lại nén  
nhang thơm phức để cảm tạ ông bà  
cho chúng tôi sống còn. Tôi chỉ  
nhớ những lần như vậy.

Bây giờ lửa cũng đã đốt cháy  
tất cả rồi, cồng làng, hàng tre, cây  
cỏ thụ, chỉ còn là tri nhớ mém mang. Tôi thấy buốt cả bàn chân.  
Ngồi bệt xuống cát nóng tôi tháo  
giày rủ những hạt cát mắc vào kẽ  
chân rồi tiếp tục đi. Đi như vậy tôi  
cứ nhìn quanh hoài như những nỗi  
hoài nghi. Tôi liếc nhìn những bụi  
rậm đẽ tìm bóng người. Cái lối e đẽ  
lò ngai trở thành thói quen khi tôi  
sòn tại ngũ. Khi tôi còn lè lết mỏi  
mệt qua những chuyền quán hành  
dài suốt tháng. Không đóng yên ở  
đâu. Suốt năm băng rừng lội suối  
như con vật di kiem mồi hay giống  
như con sư tử di tìm kẻ thù để gặm

sau nữa. Như mọi lần. Tôi hăm hố  
bước đi. Càng cố gắng đi nhanh  
bao nhiêu chân tôi càng lún sâu  
xuống cát. Nghĩ thật buồn cười. Cố  
tôi khô, thật là khô. Tôi thèm ly  
nước chanh thật chua khuấy tan  
băng đường phèn. Tôi cũng thèm  
được một vũng nước trâu đê  
tắm, đê úp mặt xuống mà uống no  
say. Lưỡi tôi khô, miệng đắng ngắt.  
Cố gắng không suy nghĩ về đoạn  
đường còn bao xa, tôi đi một cách  
hăng hái.

Hăng hái vì khát nước, hăng  
hái vì muốn nghe tiếng nói quê  
mùa của người làng tôi. Bao nhiêu  
năm tôi thèm nghe lầm rồi mà  
không dặng. Tôi đến trước công  
nhà, miệng thở hồn hồn. Cảnh  
cửa giữa căn nhà còn đóng kín  
sợ bụi vào nhà. Ở xóm này mẹ  
tôi kè rắng người nào mắt cũng  
bị chảy ghèn ướt nhèp vì suốt  
ngày đêm gió thổi cát, dày bụi  
quyện vào mắt mọi người. Dũng  
một hồi hết mệt, tôi gọi lớn lớn :

— Có bác Siêu ở nhà không ?  
— Đứa mồ rúa bầy ?  
— Cháu đây.

Tôi cười vì thích thú. Có tiếng  
động chậm rãi. Tiếng đói guốc làm  
băng thân cây sầu đông kèn lẹt xẹt,  
khô khan. Tiếng động nghe gần lại.  
Cánh cửa lớn bật ra, một người  
đàn ông không già lắm, tóc muối  
tiêu, da đeo sần, đôi mắt hí như  
sợ ánh sáng. Ông ta mặc chiếc áo  
bà ba, quần xà lỏn, một chân đứng  
trên ngưỡng cửa, một chân dưới,  
bác nhìn tôi rồi hỏi :

— Ông tìm ai rúa ?  
— Dạ, cháu tìm bác Siêu.  
— Tui đây nì, ông ở mồ vè ?

Tôi đi lại phía bác Siêu vồn vã:  
— Cháu là con ông Bưởi, ông  
Bưởi khổ xanh đó.

— A, A !  
Bác Siêu nhướng mắt lên mừng  
rõ :

— À, mày có phải thằng Ngoặt  
không ?  
— Dạ, cháu đây.

— Ôi trời đất ơi, mấy mươi  
năm rồi mới trở lợn, mì lớn quá  
làm rắng tao nhò đặng, vỏ trong  
ni uống **«nát»** (nước). Bác Siêu nắm  
chắc cánh tay tôi kéo vào nhà như  
đứa bé, bác chỉ tay lên chiếc phản  
gỗ rồi nói :

— Ngồi đây Ngoặt, Sáo ơi pha nước cho tao.

Có tiếng dạ thật dài của đàn bà. Tôi nhìn quanh. Bác Siêu hỏi :

— Tao nghe con Hường, tháng trước về đây nói là mi đi lính đóng đồn trong miền Nam thì mà?

— Dạ cháu đóng trong Cai Lậy.

— Chà, mi đi xa quá mi nói giọng Saigon quên giọng mình rồi mi?

Tôi cảm thấy ngượng vì tôi đã cố gắng hết sức để nói giọng miền Trung cho khỏi xa lạ nhưng không tài nào tôi nói cho đúng được. Bao năm lang bạt, con người tôi như tên thợ săn, lẩn lòi một hòn, lạc vào rừng già rồi quên mất phương hướng trở về, quên ngôn ngữ. Quên quên hương, Tôi gắng gượng :

— Dạ mô có.

— Thời đi mi, nghe con Hường nói mi làm Trung úy nhảy dù mà mi giết người nhiều lắm?

— Cháu giải ngũ rồi, cách đây gần sáu tháng cháu bị thương và được giải ngũ.

— Rứa há, về đây cày ruộng mà ăn sướng hơn!

Tôi giật mình sững sờ, bao nhiêu năm bác Siêu vẫn ôm lấy bờ ruộng, bây giờ bác cũng không muốn đổi nghề. Vừa lúc đó người đàn bà khoắng ba mươi tuổi mặc quần đen, xắn ống quần lên quá gối hai tay bưng hai bát nước.

— Mi nhớ tháng ni không Sáo? Chị Sáo nhìn tôi một hồi, tôi mỉm cười, chị cũng cười theo :

— Con đâu có nhớ, ai rứa ôn?

— Tháng Ngoặt con chị Bưởi đó. Bác Siêu ngừng lại bưng bát nước, uống ngon lành, tôi cũng uống. Nước vối. Tôi nhấp một hớp rồi uống cạn bát nước đoạn đưa bát cho chị Sáo :

— Chị cho tôi một bát nữa, khát quá.

— Nô đó..

Bác Siêu nói oang oang :

— Ngày chị Bưởi đẻ nó mi đi bơi cõm, mua cá trè ở bến đò vô cho chị đó nhớ khôn?

— Vậy, mi biết mi đẻ ở mõ không? Bác Siêu quay qua tôi hỏi thế. Tôi trả lời ở làng này chớ đâu, Bác lắc đầu :

— Mõ đẻ ở mõ n'oir được chứ? — Làm sao cháu nhớ được,

Tôi đáp lại như thế. Chị Sáo mỉm cười, tay bưng bát đi xuống nhà bếp. Bác Siêu chỉ tay ra ngoài cồn cát tôi vừa đi qua.

— Ngoài độn cát chứ mõ n'oir. Mi đẻ ngoài đó.

Bác nhìn tôi. Tôi nhớ rồi. Mẹ tôi vẫn kể cho tôi nghe những ngày chạy giặc cực khổ. Tôi sinh ra lúc mặt trận Việt Minh và Tây bùng nổ. Mẹ tôi nói ngày tôi ra đời là ngày mà cái làng này bị tàn phá nặng nhất. Ba giờ chiều hôm đó, truyền đơn và phi cơ bà già kèu gọi di tản, cả nhà sửa soạn tản cư. Ba tôi cãi lộn với mẹ tôi về chuyện đi sáp đến. Ba tôi nhất định đòi chèo thuyền lên tỉnh, mẹ tôi không chịu. Cuối cùng thi mọi người đều đồng ý chạy ra độn cát tránh bom đạn. Dọc đường mẹ tôi phải gánh đồ đạc nặng nhọc, vừa ra đến cồn cát tráng mẹ tôi chuyền bụng. Sáng hôm sau thi sanh được tôi, cùng lúc đó phi cơ Tây đến oanh tạc. Đúng rồi, mẹ tôi cứ nói đều cồn cát này. Cồn cát tên Láng. Tôi chẳng hiểu tại sao gọi là Láng. Chắc có lẽ mùa nắng đèn như bây giờ, những sợi nắng gay gắt phản chiếu lên mặt làm mọi người có cảm tưởng như thấy được một vũng nước trong vắt từ đằng xa, thật tình đi đến gần chỉ trông thấy toàn cát.

Bác Siêu tưởng tôi không nghe, bác nhắc lại :

— Đẻ ở ngoài n'oir, ngoài cồn cát Láng đó chứ mõ. Mi quên rồi à?

— Cháu có nghe mẹ cháu nói hoài...

Bác thở dài nhìn ra phía cồn cát :

— Cái giai đoạn đó khò ơi là khò, khò thiệt mi ơi!

Bác Siêu chắc lưỡi rồi nằm xuống phản gác tay lên trán, bác nhắc cho tôi nghe về những ngày tôi còn nhỏ mẹ tôi khò vì gia đình tôi nhiều.

Nào là những ngày tản cư về phố thị qua những đêm chèo thuyền băng qua phà Tam Giang, nào là mẹ tôi đi bán gạo chợ cuối chồng tới lúc ba tôi mất. Tôi như người dâng tri, mắt hết tất cả sau mấy năm đi đánh nhau. Bỏ nhà đi miệt mài một cách vô cớ — Khi tôi về lại nhà, không ai nói với tôi về những ngày cũ, mọi chuyện về quá khứ tôi xem đó như là một

chuyện buồn, các em tôi cũng chẳng biết gì hết. Tôi mìt tít tất cả. Cho đến khi về đây cũng vậy, tôi nghĩ rằng sẽ về thăm làng cũ thế thôi. Nghe bác Siêu nói đến chuyện gì tôi cũng nghe như mới được nghe lần đầu. Chị Sáo đem cho tôi bát nước với thử nhì, tôi uống cạn không còn chút bọt. Bác Siêu cười:

— Tháng Ngoặt giống mấy tháng hè n'oir.

— Ủa, mấy anh đâu rồi?

— Còn mõ n'oir, đó, con mẹ Sáo là vợ của tháng Đản, tháng kia là tháng Trạch đi theo mấy ông cán bộ kháng chiến. Bác lắc đầu, chán nản và buông rầu lòi bần, bác lấy vạt áo lau mày cục ghẹo trên mắt :

— Ôi chào, anh em nó chết lâu rồi!

— Chết ở đâu bác?

— Ở chỗ ni chờ mõ n'oir.

Bác chỉ tay về cửa bếp ở nhà sau, bác chậm rãi nói như ngài ngủ. Nói về chuyện hai đứa con trai. Anh Trạch buồn phiền chuyện nhà bỏ đi theo Việt Minh lúc anh Đản còn nhỏ. Anh bắt tin tức cho đến ngày định chiến thi trả về. Về thăm nhà mấy ngày rồi lại đi ra Bắc. Từ đó không biết anh chết sống sao nữa. Anh Đản lớn lên phải đi lính. Anh đóng đồn ở Quảng Nam. Lâu lâu mới về thăm nhà. Có cái là những đứa con trai của gia đình này không đứa nào ở nhà được. Đứa nào lớn lên cũng bỏ nhà đi mót hút. Bác Siêu buồn phiền ở nhà với mấy mẩu ruộng và con dâu. Cách đây gần một năm anh Trạch trở về nhà...

— Hôm n'oir hán về đây cũng như mi rứa đó, tao làm răng mà biết đặng. Hắn kéo tôi vào nhà to nhỏ mới biết da! Bác Siêu ngừng lại như nhớ đến tháng con trai đầu của miob. Bác nói tiếp giọng như không muốn cho ai nghe :

— Ủ, mà không biết làm răng mà hán vô đặng, ngoài làng ấp chiến lược dân vệ gác dữ lắm, hán vô nhà thăm tui rồi nói là tiêu đoàn hán vô đây rồi, đang hoạt động quanh quần vùng này. Tôi thiệt tui mừng lắm, tui không muốn cho nó đi nữa. Rứa mà nó cũng đi. Nô về thăm tui, hoài hoài, có bùa n'oir, nó đòi nhắn tháng em là tháng Đản đó, về cho nó thăm. Tui mới tin cho tháng

Đản về bằng cách lén phô đánh điện tin là tui bệnh hắp hối, nhắn nó về gấp.

Bác Siêu uống một hớp nước, bắc lúc lắc đầu, những sợi tóc mềm nhảy múa xuống vung trán nhăn nhéo, bác đánh bốc lồng bàn tay vào trán, miệng méo seо như muốn khóc.

— Chiều đó tui còn nhớ mà, tháng Đản về, ừ, trời chàng vặng, tôi hơn bảy giờ nhiều. Tháng Đản về, hàn di vào thở hồn hồn, giống như mi đó. Đi bằng qua cồn cát Láng dứa mõ mà không khát nước, tháng Đản vứt gói đồ xuống cái phản ni ol, khẩu súng của hắn còn đeo trên vai. Hán nói hắn chuồn về nhà, thấy tui khoẻ mạnh hán phao mặt khó chịu vì tui nói dối. Chị Trạch hán bưng cho hắn chén nước với. Mới vừa bưng lên chưa kịp uống thì có tiếng súng n'oir. Lanh như con sóc tháng Đản chạy ra cái hầm ở ngoài ngõ. Tui không kịp kêu nó lại, tui loạng choạng tim đập guốc, cả buổi mới mò ra. Một chập sau đó tui ngồi vấn thuốc hút để lấy lại bình tĩnh thi nghe tiếng chó sủa, tiếp đến là mấy tiếng súng n'oir ngay trước nhà. Tui nắm lán xuống đất nghe động tĩnh, có tiếng chàng chạy sau nhà. Tui muốn kêu Đản mà không dám. Chờ cho im hết tiếng chàng người tui mới mò ra ngoài ngõ coi tình thế. Tui kêu tên tháng Đản, không có tiếng trả lời. Bỗng có tiếng người rèn khe khẽ ở ngoài cổng, tui chạy ra thì thấy tháng Trạch nằm trên vũng máu. Tháng Trạch bị bắn bẽ ngực. Tui la lùa. Tui vất cây súng AK của tháng Trạch vào trong bụi rậm vì sợ đồng bào họ biế. Dàn vệ xă tui, con mẹ Sáo chạy ra, hán thấy anh chồng bị bắn chết, hán xiu luôn. Bọn dân vệ nhìn được xác tháng Trạch, họ nói : rõ ràng tháng n'oir và mấy tháng n'oir chạy theo ông linh, ông linh đi vào cổng có mấy phút thì mấy tháng chạy theo tui bắn chém nó mà nó không đứng lại, chắc bị ông linh mồi rồi chửi con chi n'oir. Việt Cộng rõ ràng. Tui không dám nhận nó nó là con tui. Tui kêu tên tháng Đản. May tháng dàn vệ nói : ông linh con ông phài không? Tui gật đầu và đi kiểm nó. Lát sau một tháng dàn vệ la lên : Ông linh bị bắn vào đầu chết đây n'oir. Tui chạy tới bụi tre, mi có

thấy bụi tre đó không? Đó, tháng Đản chết ở đó. Anh em nó bắn nhau chết cách nhau không quá mấy trâm thước...

Bác Siêu ngồi dậy. Khuôn mặt của bác còn sót lại vẻ kinh hoàng khi kề xong câu chuyện. Bác cứ lắc đầu, lập đi lập lại câu nói : anh em nó lâu có nhau được nhau, tui nó lầm lẫn.

Bác nói với một giọng chan chường :

— Kể từ ngày biết tháng Trạch còn sống mà về thăm tui mấy lần trong làng bát tui vô trại định cư, tuikhông chịu vò. Trong làng họ nói chổ n'oir không an ninh, tui nhất định không đi. Nếu tui vô trong n'oir thi làm sao tui gặp mặt tháng Trạch được...

Tôi nhìn quanh, bốn phía không có lấy một ngôi nhà. Tôi vu vơ nghĩ đến làng. Nhưng làng ở đâu? Tôi hỏi bác Siêu :

— Bây giờ họ hàng minh vô ở trại định cư hết hả bác?

— Chứ rẳng n'oir.

— Sao từ ngày hai anh chết bác không vò ở trong đó luôn cho yên.

Bác Siêu lắc đầu lia lịa :

— Tao không dại chi mà nghe lời họ, tuôi già của tao sống rày những phiến gạch không còn màu đỏ. Tôi muốn nằm xuống đây như mèo hoang sau ngày sinh nở rồi trở về tổ cũ để nằm yên nhắm nghiền đôi mắt tim hơi hướm của đàn con thất lạc. Tôi đưa tay ngắt một cành hoa rồi bỏ đi. Bác Siêu gọi tên tôi. Tôi nghe tiếng gọi nhỏ dần. Mãi cho đến khi đi khỏi con đường làng tôi mới biết mình đã trở lại cồn cát Láng. Tôi quá mê mẩn yên trên cát, thở hồn hồn. Mãi tôi mò dần, mò dần, rồi không trông thấy gì nữa. Tôi chết rồi ư?

Đêm cả con người cũng chẳng còn.

Trên tay, cành hoa dại vẫn nở nhụy. Tôi gói đầu lên cát. Phải rồi chỉ còn lại đất, đất này nơi tôi đã sinh ra. Thời con xin trả lại căn nhà cho căn nhà của nội. Con không mang nó đi theo được trong ý nghĩ sẽ nuôi dưỡng cành hoa cho đến ngày có cội rễ để sinh tồn hiện hữu. Anh không mang cành hoa này cho em. Phấn ơi. Cành hoa này sẽ mọc ở đây để ngày sau em có vỏ dày thi chỉ còn lại vật này. Con người, tình thương tình yêu đã giết nhau.

— Đó, cô di chủ bác của mi & trong đó.

Tôi cúi mặt rồi lại ngang đầu lên nhìn bác Siêu. Tôi nói :

— Thời, bác cho cháu đi khỏi nơi đây đi.

— Ủa, hồi n'oir mi doi vò thăm bà con ở trong n'oir mà.

— Thời, bác cho cháu đi thăm nhà nội cháu.

— Tháng n'oir khùng à, thời đi, tao đưa tới thăm nhà nội mi, đi.

Bác Siêu đi chậm rãi. Tôi khoanh tay sau lưng. Tôi không hiểu tại sao tôi không muốn vào thăm cô di chủ bác. Phải chăng là những khoanh thép gai rào quanh họ lại, người lính đứng gác. Họ gác cho ai, giữ gìn ai, hay chỉ là một hành động che dấu. Vũ khí trên tay ngòi lính canh đã giữ mọi hoạt động của con người, xa lánh, ngăn cách với thiên nhiên, xa lánh cả con người.

Tôi đến một thửa vườn không còn cây cối. Bác Siêu chỉ tay vào vách tường đồ nát :

— Đó, nhà nội mi đó.

Vách tường đã rệu xanh đồ nát. Một khóm hoa dại leo lên lưng chừng tường. Tôi muốn hôn lên những phiến gạch không còn màu đỏ. Tôi muốn nằm xuống đây như mèo hoang sau ngày sinh nở rồi trở về tổ cũ để nằm yên nhắm nghiền đôi mắt tim hơi hướm của đàn con thất lạc. Tôi đưa tay ngắt một cành hoa rồi bỏ đi. Bác Siêu gọi tên tôi. Tôi nghe tiếng gọi nhỏ dần. Mãi cho đến khi đi khỏi con đường làng tôi mới biết mình đã trở lại cồn cát Láng. Tôi quá mê mẩn yên trên cát, thở hồn hồn. Mãi tôi mò dần, mò dần, rồi không trông thấy gì nữa. Tôi chết rồi ư?

Đêm cả con người cũng chẳng còn.

TRẦN VIỄN PHƯƠNG

## SAU LỜI MỜI NIXON SANG THĂM TRUNG CỘNG CỦA BẮC KINH



# KHÚC QUANH MỚI

● HOÀNG VĂN ĐỨC — NGÔ VĂN HAI

(TIẾP THEO)

### 2. VẬY THÌ :

Theo những phản ứng chính thức, bản chính thức và những điều tiết lộ kề trên, chúng ta phải nghĩ rằng : Cả Tàu lẫn Mỹ nếu đã đi đến chỗ xích lại gần nhau này, đều đã hành động tự ý họ, chứ không do một ai hay một quốc gia nào suy dục, ảnh hưởng cả. Và cái chính sách xích lại gần nhau Mỹ, Tàu này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng từ lâu chứ không phải là do Kissinger «con người phép lợn» hứng tím ra như các báo chí Âu châu đã phao lên trong những ngày tiếp theo cuộc viếng thăm bí mật của ông ta ở Bắc Kinh. Bằng cớ là cùng đi với Kissinger vừa rồi có mấy chuyên viên quan trọng như John Holdridge, một chuyên viên về các vấn đề Trung hoa rất thân tín của Nixon, Richard Smyser, một chuyên viên về các vấn đề VN tại tòa Bạch Ốc cũng rất thân tín với Nixon, và Winston Lord, một chuyên viên khác về các vấn đề Á Châu và Viễn Đông, cũng rất thân tín với Nixon và là con của ông Lord, nguyên đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.

Chúng tôi vừa làm một con đường vòng thật dài, mười một trang ! — để rồi cuộc chỉ nói lên được

rằng Mỹ và Tàu đã tự ý hành động mà không hề chịu ảnh hưởng của một nhân vật hay một quốc gia nào. Có lẽ đối với những người am tường tình hình thì thấy là thừa, đọc dài dòng văn tự chỉ thêm bức minh. Song chúng tôi hy vọng rút tia ra được một câu kết luận đầu tiên là :

Nếu Mỹ và Tàu đã tự ý hành động, không chịu ảnh hưởng của bất cứ ai hay của bất cứ quốc gia nào, và cũng không tham khảo ý kiến với ai để xin những lời khuyên nên chăng thế nào, thì lập trường của VN tất nhiên phải thích nghi theo sát đó để mưu lợi cho quốc gia. Nghĩa là Nam Việt Nam nhất thiết không nên thấy báo chí ngoại quốc hay những lời bàn ra tán vào của những chính khách hoặc chính phủ nào ngoại cuộc cố ý xen vào để đóng vai trò nhặng xanh mà hoảng hốt lên, mất đường hướng rõ rệt và hành động trái với lẽ phải và trái với quyền lợi của quốc dân.

3. BÂY GIỜ, HÃY XÉT ĐẾN NHỮNG BIỀU KIỆN trong đó Mỹ và Tàu đã phác họa nên cuộc vận động xích lại gần nhau này, để rút ra một kết luận thứ hai, hay kết luận tối hậu, cho VN. nói đến những Biểu Kiện ở đây, chúng ta chỉ nên xét đến những điều kiện Chính Trị và Địa dư chiến lược (conditions

politique et géopolitiques) của 3 cường quốc Nga, Mỹ, Tàu đối với nhau trong vấn đề VN, mà không cần nói đến những điều kiện thuộc phạm vi kinh tế và quân sự, vì mọi người đều biết rằng về hai mặt ấy Nga và Tàu, trong một tương lai gần không thể nào chống đối lại với Mỹ được.

Vậy, những điều kiện chính trị đó là những điều kiện gì ?

Chúng ta thấy rằng từ ngày Hiệp định Genève 1954 đến giờ, với hậu quả là Việt Nam bị phân chia ra làm hai, thế giới cộng sản đã không bành trướng thêm được một tấc đất nào. Trái lại, cộng sản đã bị xua đuổi khỏi nhiều vùng Phi Châu, Trung Mỹ, Nam Mỹ, và Á Châu. Cuộc tranh chấp Nga-Hoa đã bắt buộc cả Nga lẫn Hoa chạy thi với nhau để xích lại gần Mỹ để kìm hãm lẫn nhau. Nga yếu thế trước Mỹ, vì bị Tàu công phá, xích lại gần Mỹ đã đánh, song Tàu cũng xích lại gần Mỹ là biến cố chính trị rất lớn để mọi người tìm hiểu.

Cho đến giờ. Nếu Tàu đã được thiên hạ chú ý đến, sự thật không phải là do cuộc cách mạng thành công của Mao Trạch Đông, mà chính là do cái cương vị ngoài vòng pháp luật (hors la loi) của Tàu sau cuộc cách mạng của Mao mầm. Ngày nay nhờ sự đồng ý của Nixon, Tàu lấn vào một cuộc vận động thiết lập bang giao dịch thường với Mỹ để nhờ Mỹ mà được vào Liên Hợp Quốc, có nghĩa là Tàu đã mặc nhiên (ipso facto) thoa thuận trước với Mỹ và với tất cả thế giới từ bỏ cương vị ngoài vòng pháp luật nói trên. Một khi không còn là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật nữa vì đã tháp tùng tòa nhà thế giới theo Mỹ, thì Tàu sẽ không có lý do gì mà cùng không có khả năng gì nữa để không tuân theo những định luật chung của quốc tế (règles de jeux internationales), những định luật mà trong giờ phút này hoàn toàn nằm trong tay của Mỹ.

Mỹ muốn, và Tàu đã thuần túy bỏ cương vị đứng ngoài vòng luật pháp quốc tế, sẽ khiến cho Tàu càng ngày càng mong muốn di sâu vào con đường hợp pháp thênh thang mở ra trước mặt, để khỏi bị là nạn nhân của một cuộc chia đôi thế giới giữa Nga và Mỹ. Vị trí mới này của Mỹ và Tàu cho phép Tàu đi vào sảnh khấu thế giới như một đào mới quan trọng, đào mới của kép Nga lấn kép Mỹ. Trong hoàn cảnh như àn ấy, trước mặt «ân nhân» Mỹ, Tàu, để khỏi mất những gì đã vì Mỹ mà tạo ra được, chỉ có thể là sẽ nhận nhượng thêm với Mỹ nhiều điều khác đến một giới hạn khả dĩ có thể chấp nhận được và sẽ được Nixon già giàm một cách khoa học sao cho không công phạt. Và Nga, để khỏi đuổi theo vì sự giao hảo Nga-Tàu, cũng sẽ phải bóp bụng mà nhận nhượng Mỹ thêm ?... Và Mỹ, sau khi đã khai thác được rất nhiều sự tranh chấp Nga-Tàu, xét theo diễn tiến của cảnh ngộ được thâu tóm như trên, sẽ là kè thắng cuộc lớn trên tất cả mọi phương diện.

Vừa rồi, người ta nói rằng, Nixon xích lại gần Tàu là hoàn toàn lợi cho Tàu và Mỹ đã nhẫn nhịn Tàu, bằng cớ là Tàu đã bắt đầu đặt những điều kiện

cho Nixon về vấn đề chuyển Hoa du 1972. Đây là những sự kiện thuộc chiến tranh bằng miệng (danh võ mồ u) không có gì là quan trọng trên thực tế. Người Mỹ không mấy quan tâm đến những cuộc đấu khẩu, vì họ chỉ cần được việc mà thôi (pragmatiques). Một trong những bằng cớ để cho phép mình nói rằng Tàu đã chấp nhận trước những điều kiện xích lại gần của Nixon, như chúng tôi đã trình bày ở một đoạn trên là :

1) Trong cuộc viễn du qua Bắc Kinh của Kissinger, Kissinger đem đi theo một chuyên viên về các vấn đề Trung hoa, một chuyên viên về các vấn đề Á châu (bút bộ phái thế) và một chuyên viên về các vấn đề Việt Nam. Nur vậy có nghĩa là trong cuộc hội kiến Kissinger-Châu Lai vấn đề Việt Nam đã chiếm một phần khá quan trọng, nếu không phải là vấn đề quan trọng nhất. Và đã được chấp thuận : bằng cớ của sự chấp thuận này là lời mời Nixon qua thăm Bắc Kinh !

2) Trước khi Kissinger đi, Nixon cho hay là sẽ đổi trưởng phái đoàn thương thuyết của Mỹ tại Paris, nhưng sẽ chỉ đổi vài tháng sau. Tức là Nixon đã gián tiếp nói với Mao, Chu rằng vấn đề Việt Nam sẽ không giải quyết trước cuộc bầu cử tổng thống Nam VN (ngày 3-10-1971), phải đợi kết quả cuộc bầu cử, số phận của Nam VN (và số phận VN) sẽ do vị tổng thống tương lai của Nam Việt Nam định đoạt. Nghĩa là Ma-Ciu đã thỏa thuận với Mỹ rằng họ sẽ không giải quyết vấn đề Việt Nam trên đất Nam VN. Nam VN sẽ có quyền nói trong vấn đề của chính. Những lời nói dao to búa lớn Tàu thương dùng chỉ là hình thức ! Và như vậy thì một phần của câu kết luận hứa hẹn chúng ta có thể rút tia ở cuộc xích lại gần của Mỹ Tàu cũng đã thực rõ ràng là rất thuận lợi cho Nam Việt Nam.

Phần còn lại nó sẽ cũng thuận lợi cho Nam VN hay không, và thuận lợi hay không thuận lợi ở những điểm nào ? Tôi đây chung ta đã chạm đến khía cạnh địa dư chiến lược của vấn đề.

Vậy, khía cạnh địa dư chiến lược đó như thế nào ?

Cho đến nay, HK đã liên kết chặt chẽ với các nước Á châu. Về phần mình, các nước Á châu cũng đã cùng cố sự liên kết đó bằng những sự ràng buộc khác giữa họ với nhau. Nhật Bản đã liên kết với Mỹ bằng một hiệp ước an ninh ký kết năm 1952, được đổi mới vào năm 1960 và 1971. Đài Loan liên kết với Mỹ bằng một hiệp ước phòng thủ chung vào những năm 1952 và 1964.

Nam Cao liên kết với Mỹ bằng một hiệp ước bình thường hóa (traité de normalisation) ký vào năm 1965. Phi L. Tân cũng vậy, bằng hiệp ước 1951-54. Ngoài những tổ chức Kinh tế như ECAFE, Plan COLOMBO, ADB (Ngân hàng phát triển Á Châu, Ban que Asiatique de Développement) ASEAN (Liên hiệp các quốc gia ÁC, Association des Nations de l'Asie du Sud Est) lại còn hai tổ chức lớn hợp các quốc

gia á châu chống cộng như OTASÉ và ASPAC (Hội đồng Á Châu và Thái Bình Dương, Conseil de l'Asie et du Pacifique) nữa.

Đề đương đầu với mảng lưới liên kết trên thêu dệt bởi Hoa Kỳ, hiện giờ, tất cả các sự liên kết chính thức giữa các quốc gia cộng sản với nhau đều đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Đã thế mà phe Cộng lại còn chia ra phe thù nghịch với nhau một phe là Nga với Mông Cổ, một bên là Tàu với «Mặt Trận Thống Nhất Dân Cách Mạng Á châu» gồm Bắc Cao, Bắc Việt, MTGPMN, chính phủ Cách mạng Lào thời Kam pu Chia của Sihanouk và Pathet Lào.

Xét lại vị thế của Trung Cộng từ ngày Mao Trạch Đông lên chấp chính đến giờ, bao giờ Bắc Kinh cũng tránh né đụng độ với Mỹ ở Đông Nam Á, ngay cả trong khoảng thời gian trong đó Nam Việt nam đã thực ở đây cùng của vực sâu sau cuộc lật đổ và ám sát Ngô Đình Diệm. Về phía Nga cũng thế, chưa bao giờ Nga đã thật sự có những hành động gây căng thẳng với Mỹ.

Thí dụ rõ nhất về sự khuất phục của Nga trước Mỹ đã xảy ra trong năm nay tại Tich Lan : Mỹ và Nga đã thỏa thuận với nhau để cùng ủng hộ chính phủ Colombo trong cuộc đấu tranh với phong trào cách mạng thiền cộng. Xa hơn một chút, Nga đã từng đề nghị cho Mỹ giúp Suharto loại trừ CS Nam Dương. Ngày cả trong vấn đề Việt Nam, mặc dù Nga giúp cho Bắc Việt và MTGPMN (Chính phủ Lào thời Cách Mạng miền Nam) rất nhiều súng ống phòng vệ, chẳng bao giờ thấy Nga giúp cho Bắc Việt và MTGPMN một cái hỏa tiễn nào để phá hủy hạm đội thứ 7 của Mỹ ở ngoài khơi Việt Nam. Người ta lại còn thấy Brejnev đề nghị với Mỹ một thỏa hiệp an ninh từng vung tại Đông Nam Á (pacte régional de sécurité en Asie du Sud Est), với hy vọng xoay được Mỹ về hướng chống Trung Cộng...

Về phía Trung cộng, mặc dù Trung cộng đã cố giữ một vai trò tích cực trong vùng Đông Nam Á, nhất là đã tích cực ủng hộ BV và MTGPMN về phương diện chính trị và quân sự và vẫn đang gián tiếp giúp những đảng CS bí mật tại các quốc gia ĐNÁ, hay đang tiếp tục làm một vài công tác dở dang tại Thượng Lào như việc làm một con đường trong một vùng ở ngoài quyền kiểm soát của chính phủ Luang Prabang (Vạn Tượng), người ta cũng nhận thấy rõ là TC không còn tìm cách can thiệp công khai vào ĐNÁ nữa. TC đã không có khả năng xuất cảng sang các nước ĐNÁ sự viện trợ kỹ thuật và tài chính của mình, và chỉ có liên lạc ngoại giao với Vạn Tượng và Hà nội mà thôi. Những cuộc phản cách mạng tại Nam Dương và Colombo đã làm dứt những sợi giây liên lạc chặt chẽ trước kia.

Nói một cách khác, trong tất cả vùng Đông Nam Á, ngoại trừ BV và Thượng Lào, bây giờ cả Tàu lẫn Nga đều không có một điểm tựa nào quan trọng. Những vị trí chiến lược Nga Tàu gần như đã bị đưa xuống con số không.

Trong khi đó, như là đề cử thể hóa chính sách bao vây Tàu và Nga, Mỹ đã xúc tiến những thỏa ước

và hiệp định an ninh và trợ giúp song phương với các nước Đông Á và Đông Nam Á và duy trì những liên lạc thật thắn bưu với các chính phủ quân nhân tại Thái Lan, Campuchia, Nam Việt Nam, Nam Dương, Đại Loan, Nam Cao, hay với các phe sứ quân (clans féodaux) tại Mâ Lai, Lào, và xây dựng trong các quốc gia đó những căn cứ quân sự rất quan trọng.

Các thế đứng thượng tôn của hai tân đế quốc Nga, Tàu trong vùng Đông Nam Á nay không còn nữa, lẽ tự nhiên là những ý đồ đế quốc của họ, cũng không còn hữu hiệu được nữa. Chúng ta phải thay đổi chiến lược là tạm dừng chân để xây dựng lại những vị trí tấn công của chúng. Nixon đã chấp nhận và đã uốn nắn được tất cả mọi việc y như là để một mặt đại được hòa bình ở Việt Nam, và mặt khác khai thác hoàn cảnh để khơi sâu thêm cái hố chi rẽ Nga với Tàu.

Mỹ đã hoàn thành trên tất cả mọi mặt ở khắp mọi nơi, nhất là ở Đông Nam Á, lẽ dĩ nhiên là Nixon không phải là người chịu đem tiền của ra mà trang trải. Và như vậy có nghĩa là kẻ thắng là Nixon và thực là vô lý nếu Nam Việt Nam lại là kẻ thua cuộc ở đây. Cho nên, cũng do đó, cái nữa còn lại nói trên đã được phân tích kỹ lưỡng thêm như thế cũng lại hoàn toàn thuận lợi cho Nam Việt Nam.

Những điều kiện thỏa hiệp Mỹ Tàu, tổng quát thực rất phần khởi cho Nam Việt Nam là vì vậy.

#### 4. BÀI HỌC RÚT TỈA

Nếu sự phân tích tinh hình đã thật hoàn toàn thuận lợi cho Nam VN (nhưng kẻ thua là Nga Tàu và do đó, là Bắc Việt và MTGPMN) vẫn đề cần đặt ra là Nam VN phải hành động như thế nào để đưa ra được một giải pháp chính trị thích nghi. Chiến tranh do Bắc Việt và MTGPMN gây ra với sự ứng thuận của Nga và Tàu nay Nga và Tàu đã ứng thuận ngầm với Mỹ để đi đến những thỏa hiệp có lợi chung cho họ, (trong đó có khoản chấm dứt chiến tranh ở VN !) thì sớm muộn gì chiến tranh cũng phải chấm dứt.

Ý muốn chấm dứt chiến tranh của Nga, Tàu — nhất là của Tàu — đã hiện ra một cách cụ thể như thế, thử hỏi, — bởi vì họ chưa chiến thắng, — Bắc Việt có sẽ bắt buộc phải tuân theo lời Nga và Tàu (nhất là Tàu) để chấm dứt chiến tranh hay không ?

Chắc chắn là thế nào Bắc Việt cũng phải nghe, không nghe thì sẽ chết vì không còn thể dựa dê theo đuôi chiến tranh.

Chiến tranh sẽ chấm dứt, và có thể chấm dứt bằng đường lối thương thuyết giữa Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Cơ sự đã như thế, để tránh cái cảnh bị quốc tế làm trọng tài, nghĩa là để tránh hậu họa sau này thiết tưởng Nam Việt Nam chỉ nên chấp nhận thương thuyết với Bắc Việt, và với Bắc Việt riêng thôi không có MTGPMN, để đi đến cuộc tổng tuyển cử toàn quốc chung cho cả Nam lẫn Bắc Việt Nam

Tổng tuyển cử toàn quốc là đề trao lại quyền chính Quốc Gia (le pouvoir d'Etat) vào tay quốc dân ngõ hầu khai sinh ra quốc hội, hiến pháp, chính phủ, tổng thống v.v. Một khi quốc dân đã là chủ (le peuple souverain), thì sẽ không còn sợ sự tranh chấp giữa những lực lượng chính trị, cũng như giữa Nam và Bắc nữa.

Để dồn Bắc Việt vào chân tường cũng như Tàu bắt buộc Bắc Việt chấm dứt chiến tranh và thương thuyết nhằm tiến tới những cuộc tổng tuyển cử ở Bắc và Nam Việt Nam, miền Nam phải khéo léo biết giữ phần chủ động và sáng kiến, nghĩa là phải đứng ra đề nghị với Bắc Việt. Và muốn cho Bắc Việt không có cách thoát thác cuộc tổng tuyển cử thì chỉ có một cách duy nhất là lời đề nghị tổng tuyển cử phải phát xuất từ miệng một vị nguyên thủ quốc gia Nam Việt Nam hoàn toàn bất khả chỉ trích nghĩa là một vị nguyên thủ mà cả Bắc Việt lẫn Nga, Tàu đều không thể ngoan cố cho là người của Mỹ hay tay sai của Mỹ, và dân chúng miền Nam không thể nói là do Cộng sản đưa ra để thao túng dân chúng sau này. Làm thế nào để có được vị nguyên thủ đó trong những hoàn cảnh tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai vào ngày 3-10-1971 này ? Luật bầu cử do tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ngăn chặn sự xuất hiện một vị nguyên thủ như thế, và đây là trách nhiệm lớn nhất của Tổng thống Thiệu trước lịch sử và dân tộc. Chúng tôi quan niệm rằng vị nguyên thủ tương lai chỉ có một sự lựa chọn thời là đề nghị và tổ chức những cuộc tổng tuyển cử chung cho cả 2 miền Nam Bắc VN, không hơn không kém. Người ấy không thể là ông Thiệu (thần Mỹ), cũng không thể là ông Minh (thần Cộng).

Thiết tưởng chúng ta cần phải nhắc nhớ cho nhau là việc nội bộ của VN, cũng như việc nội bộ của các quốc gia Á châu và Đông Nam Á châu sẽ chỉ do quốc dân và chính quyền của VN và của các quốc gia Á châu và Đông Nam Á châu mà thành hư hoặc nền mà thôi, chứ HK, của Nixon, sẽ không trực tiếp can dự vào nữa. Một bằng cờ cụ thể cho chúng ta mở mắt và giúp cho chính khách ta tự trọng thêm một chút và không nên kỳ vọng vào người Mỹ để nhảy lên nắm chính quyền là : nhân việc đi Bắc Kinh, Kissinger có đi một vòng các nước ĐNÁ và có tới VN. Tại VN ông ta có gặp hai, ba chính khách ngoại chính quyền ; và Mỹ bị Nixon chỉ, ông ta lên (5 lần liên) tuyên bố với báo chí để tự bảo chia, hay nói cho đúng hơn để được tha tội, rằng : «Tôi đã không để hết thời giờ của tôi để lo về vấn đề VN, dù sao cũng chỉ là một vấn đề phụ thuộc...»

Tuy nhiên Kissinger đi công du, Nixon đã gửi một lệnh cho sứ quán Hoa Kỳ tại Saigon nhất thiết cầm chì không cho người Mỹ ở Saigon, kể cả tòa Đại sứ Mỹ; bên vực lập trường của bắt cử ứng cử viên tổng thống nào trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống Nam Việt Nam sắp đến. Con đường của Nam Việt Nam như vậy thực là đã được vạch ra rõ ràng...

#### 5. TẢI BÚT

Và như vậy thì, cho đến giờ, chúng ta có thể nghĩ một cách chắc chắn rằng, đến kỳ hạn, thế nào Tổng Thống Nixon cũng sẽ đi Bắc Kinh và sẽ không có việc Trung Cộng đặt lại vấn đề cũng như không có sự phá phách của Nga Sô để ngăn cản cuộc hành trình đó. Bởi lẽ mọi sự đều đã được sắp đặt trước, chuyến đi của Nixon là để chuẩn y công khai một thỏa hiệp chứ không phải là để bước vào một cuộc phiêu lưu hay là để gặp một sự thất bại, và những sự đàm xếp giữa Mỹ và Tàu lúc đó sẽ mở màn cho một kỷ nguyên mới, lẽ dĩ nhiên là có lợi cho Tàu ít nhiều, song sẽ có lợi cho Mỹ nhiều hơn và, như một phán ảnh, cho Nam Việt Nam.

Giành quyền Nam Việt Nam và những chính giới Nam Việt Nam thiết tưởng nên hành động ngay từ bây giờ theo chiều hướng đó, để khai thác thời cơ thuận tiện và để đừng bỏ lỡ một dịp tốt ! Nhất thiết không nên thấy báo chí viết tiểu thuyết một cách rầm rộ chung quanh những «điều kiện» mà Mao, Chu đã đặt ra cho Nixon mà tưởng tượng rằng chuyến Hoa du của Nixon sẽ không xảy ra và Bắc Việt vẫn còn mạnh thế !...

Nói như thế không phải để qua quyết rằng trường hợp chuyến Hoa du của Nixon bị hủy bỏ, là không thể xảy ra. Rất có thể là chuyến đi đó bị hủy bỏ, nhưng nếu nó bị «hủy bỏ» thì sự hủy bỏ đó do Nixon chứ không phải là do Mao : đó là trong trường hợp Tưởng Giới Thạch, vì nhận thức được rằng sự tan vỡ và phương cứu chữa của thế giới cộng sản đã loại trừ vĩnh viễn Nga và Tàu, biết khai thác thời cơ bằng cách cho quân đội bộ lèn lực địa Trung Hoa (nếu tự xé minh có đủ phương tiện) để loại trừ chính phủ CS Trung Hoa và làm sống lại chính phủ quốc gia Trung hoa tại Bắc Kinh. Khi đó thì sẽ không có chuyện Hoa du của Nixon để thăm viếng Mao trạch Đông mà sẽ có chuyện Hoa du của Nixon để thăm viếng... Tưởng Giới Thạch !...

Trong trường hợp này, cuộc chiến thắng của Nam VN đối với BV sẽ toàn diện, bất khả kháng và bất phản hồi.

Nhưng làm sao để có trường hợp ấy được, hoặc để tạo ra trường hợp ấy, một trường hợp mà nếu xảy ra thì chắc chắn sẽ đến lại cho vùng ĐNÁ, và nhất là cho VN, một nền hòa bình thực sự và vững bền.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng hiện tại trên lục địa Trung Hoa có 1500.000 lính quân Trung hoa quốc gia đương chờ đợi cơ hội lịch sử ấy...



## NHỮNG TIẾNG CA CỦA ĐÊM SÀIGON (bài II)



LÊ UYÊN và PHƯƠNG : Đôi tình nhân muôn đời

# LÊ UYÊN PHƯƠNG: tình anh chia sẻ làm đôi

● HẠ QUYỀN

Một buổi tối thứ sáu cuối năm 1969, theo truyền thống của Quán Văn xưa, nhóm sinh viên điều khiển quán Thắng Bờm tổ chức sinh hoạt văn nghệ để giới thiệu đôi song ca mới từ Đà Lạt hạ san : Lần đầu tiên vợ chồng Lê Uyên—Phương xuất hiện trước khán thính giả Saigon.

Như Khánh Ly, Trịnh Công Sơn Từ Công Phụng... đôi ca nhạc sĩ trẻ tuổi này đã chọn môi trường sinh hoạt văn nghệ của giới sinh viên học sinh truyền đạt lời ca tiếng nhạc của mình. Buổi tối ra mắt đầu tiên lại trong cái không khí thân mật cởi mở của quán Thắng Bờm ấy, hiện vẫn là một kỷ niệm khó quên của vợ chồng Lê Uyên—Phương.

Ca khúc «Hãy ngồi xuống đây» nhịp sôi động lôi cuốn, lối tự nhiên tới thẳng người nghe khiến cho khoảng năm chục khán giả trẻ trung của quán thắc Bờm ngạc nhiên thích thú. Thêm vào đó, dáng điệu nồng nàn diễn tả của đôi tài tử khi ca hát đã làm cho khán giả sững sờ.

Vợ chồng Lê Uyên Phương trình bày bản nhạc còn sống động, hấp

đẫn hơn bất cứ ca sĩ lành nghề nào khác của Saigon.

Với những ca khúc được sáng tác bằng cảm hứng âm nhạc đích thực như lời phê bình của nhạc sĩ Cung Tiến, Lê Uyên—Phương gặt hái thành công thực nhanh trong quần chúng trẻ. Họ vác đàn đi hát khắp nơi, từ những quán vui nhộn như quán Thủ Vàng, Hàm Gió, trung tâm sinh hoạt thanh niên CPS và các phân khoa đại học.

Đầu đâu cũng là những tràng pháo tay nồng nhiệt. Vợ chồng Lê Uyên—Phương về Saigon chỉ vài ba tháng, tên tuổi đã nổi như cồn trong một buổi trình diễn tại quán Thủ Vàng của họa sĩ Nguyễn Trung, người giới thiệu để lùng tung khi muốn nói tên riêng của mỗi người. Anh quay lại hỏi nhỏ :

«Lê Uyên Phương là tên một hay cả hai nhỉ ?

Đôi song ca cũng trở nên nổi tiếng : Thực ra, Lê Uyên Phương là biệt hiệu của chàng nhạc sĩ Lê Văn Lộc mà thôi, còn nàng Lâm Phi Anh thì chưa kịp đặt cho mình một biệt hiệu khác ! Sau năm ba phút suy nghĩ, vợ chồng Lê Uyên

Phương bèn chia hai cái tên, cho mỗi người một nửa thành ra Lê Uyên và Phương. Anh Đỗ Ngọc Yên, người được coi là «ông bầu tài tử» của đôi vợ chồng hời đó, đã nhiều lần giới thiệu lộn xộn rất tức cười: lúc thi anh Lê Uyên, chị Phương lúc lại chị Lê Uyên, anh Phương !

### Hát là để nói lên điều muôn nói

Tới nay cái tên Lê Uyên và Phương đã vượt khỏi Saigon, bay xa khắp nơi trong nước qua hai cuốn băng đã phát hành của họ. Nhạc sĩ Lê Văn Lộc đã có được phương tiện để truyền đạt những cảm xúc, suy tưởng của anh tới mọi người. anh quan niệm sáng tác là phương cách để nói lên những gì anh đã được thường thực trong cuộc sống. Từ niềm đau khổ tới nỗi mừng vui, những gì đã hướng của cuộc đời, anh mong sẽ nói lên trọn vẹn bằng âm nhạc. Anh cho biết đã sáng tác được 5 tập nhạc mỗi tập một chủ đề khác nhau.

Nhưng hầu như tất cả đều nói về Tình Yêu. Anh nghĩ rằng qua tình yêu người ta có thể thấy rõ đùi mọi khía cạnh của cuộc đời nên nhạc anh chỉ toàn là tình ca.

Học vĩ cầm với giáo sư François

Négo người Ý dạy trong Lycée Dalat, Lê Văn Lộc. Sau đó đã trau dồi ngón đàn của mình bằng sách nhạc Matas.

Trước khi gặp «nàng» Lê Uyên, chàng Phượng đã bắt đầu sáng tác. Tập nhạc đầu tay của anh, mà hiện hai vợ chồng đêm đêm vẫn trình bày ở Đêm Mùa Hồng và Tự Do, là tập «yêu nhau khi còn thơ» nói tới tình yêu trong tri trường.

Cuộc tình trắc trở, gặp nhau vì tình cờ nàng lén chơi Dalat ở gần nhà, hai người yêu nhau «liền tuc khác», như lời tâm sự của Lê Uyên. Chàng 25 tuổi, nàng mới 17, đôi tình nhân trẻ tuổi này đã bị gia đình cản trở rất nhiều. Tưởng đến tự tử bên nhau thời đó ! Phượng ở Đà Lạt, Uyên Saigon, tháng tháng Phượng về thăm nàng, mang theo một vài bài hát mới. Lê Uyên nhạc lại ký niệm xưa, giọng vẫn nồng nàn : «Ánh sáu về là Uyên phải thức buỗi trưa để canh xem có ai đưa giấy báo tin, Sợ ngủ má bat được thì khốn đốn ! Mỗi lần ảnh về tới ngồi quán cà phê gần nhà đó, rồi nhớ chú nhỏ mang thơ lại cho Uyên. Thế là Uyên tìm cách ra khỏi nhà, du dương với ánh». Cò

gái lai Tàu vừa đòi tám ấy rất liều lĩnh trong tình yêu, không kẽ lời cản ngăn của bà má, Lê Uyên đã có lần trốn lên Dalat ở ba bốn tháng liền, để được gần chàng Phượng. Muốn chắc ăn, nàng xin ký hợp đồng hát cho nhà hàng La Tulipe Rouge để bà mẹ không bắt về Saigon ngang ngược. Chính trong thời gian yêu nhau mà cứ phải xa cách hoài hoài này, Phượng đã sáng tác ra những ca khúc trong tập «khi loài thú xa nhau».

Nhiều người đã bàn tán đến nghĩa về tập nhạc này, cho rằng vì Phương sụp sáp chia tay vĩnh viễn với Lê Uyên, làm tại này bức ghê.

Thực ra đó chỉ là hoàn cảnh riêng tư của hai người khi họ bị gia đình ngăn cản, không cho kết nghĩa vợ chồng.

Nhắc tới căn bệnh hiểm nghèo của Phượng mà du luận đồn dài Lê Uyên âu yếm nắm tay Phượng. Anh có cái nhọt này từ lúc mới sinh ra đó. Tuy mấy năm nay nó lớn nhiều lên, nhưng không đau đớn chí cỏ. Nang chầu mỏ ra như

một cô bé làm nử. «Vậy mà họ nỡ đòn ảnh sẽ chết năm nay, coi có ác miệng không chứ ?»

### Mộng ước tương lai

Sau hai năm tranh đấu «gay go» với gia đình để được xum họp bên nhau, Lê Uyên và Phượng đã làm lễ thành hôn vào năm 1968, Chàng Phượng liền sáng liền sáng tác một loạt tình ca, đặt tên chung là «Đã có nhau trong đời».

Hiện nay họ đã có một con gái cung 30 tháng, và tuy đêm đêm vác đầu ca hát tại phòng trà, Lê Uyên—Phượng vẫn coi nặng việc sáng tác hơn. Phượng cho biết, họ hát trước công chúng, chỉ vì muốn tự minh nói lên những điều mình muốn nói. «Nỗi tiếng thì cũng thích, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối của tôi tôi».

Đôi song ca sở một đôi tài sự: mong làm sao cho khán giả hiểu được những lời ca họ diễn tả, chứ không phải nghe hát chỉ để ngắm xem ca sĩ có những điệu bộ gì.

Một nữ văn sĩ khi nghe Lê Uyên và Phượng trình bày những bản tình ca của họ, đã tiết lộ: « Họ nhìn nhau tình quá, làm mình nhột ghê ! ». Nhiều người khác phê bình Lê Uyên khi hát, đã dùng phi quá nhiều năng lượng để diễn tả. Dương sụ lại cho rằng, lối diễn tả đó là cách riêng của nàng để lấy hơi từ bụng lên. Và chất như vậy mới đỡ mệt chứ ! ».

Quen nhau, kết hợp với nhau đã dăm bay năm nay, bản tình ca giữa hai người vẫn êm đềm, say đắm. Họ trình diễn ban đêm, suốt ngày dành cho việc tìm cảm hứng và sáng tác nhạc. Tác phẩm mới nhất của Phượng là tập «Đầu chân ca khúc» hay «Đi tìm tuổi thơ» chưa xuất bản, gồm 10 ca khúc ngắn cùng một chủ đề. Đề cập đến tương lai, đôi vợ chồng nhạc sĩ đó cho biết, họ cũng chỉ có những mong ước rất bình thường. Một ngày nào hòa bình trở lại, Lê Uyên—Phượng sẽ lên miền thác Prenn, xây nhà bên suối để sống thiên nhiên. Chàng sáng tác và nàng vừa trông con vừa hát. Họ mong lập được một cái quán Café vui nhộn ở Đà Lạt để sinh hoạt với đám khán giả yêu nghệ thuật. Và lâu lâu bay xuống Saigon, chỉ để hát những ca khúc mới mà thôi ».

## «Nhị Thập Bát Tú Ngữ Tứ»

tục gọi : — « NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGỮ TỬ» tục gọi «NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngữ Tứ được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu COT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong thấp. Đầu lung lúc nửa đêm yên sàng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đàn ông liệt dương, đàn bà lạnh nhạt : Vợ chồng không thích chung chăn gối ! Những bậc tuổi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bể tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quý vị hãy nằm lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, lục phủ và giải khai 116 huyệt đạo chính, từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thắt khiếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho tuổi già... sống cho ra sống, hết cơn buồn nôn, chán ngán cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngữ Tứ tục gọi Nhất Dạ Ngũ Giao Sinh Lục Tử luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi của nó.

### TRẢ LỜI THƯ HỎI THUỐC :

— Ô. V.H.H. (Saigon) : Đông y vẫn căn cứ trên sự thực nghiệm chỉ với 3 ngón tay chân mạch, Đông y si có thể hiểu được rõ ràng tình trạng ngũ tạng, lục phủ qua 27 đường sinh mạch. Đông y si ngày nay phần lớn có kiến thức khá hoặc cao. Ngoài Hoa Văn (chữ Tàu) họ còn biết thêm ngoại ngữ khác để tra cứu và so sánh với sự tiến bộ của ngành Tây Y. Tại Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Tân Gia Ba v.v... ngành Đông Y đã được chính phủ giúp đỡ nên tiến bộ vượt bậc. Hiện ở VN, rất nhiều nhà bào chế Đông y đủ điều kiện trang bị bằng dụng cụ khoa học tối tân nên thật sự bảo đảm tính khiết. Và hầu hết, khi cần xác định bệnh nội thương, họ đều khuyên bệnh nhân chay quang tuyển...

(Kỳ sau trả lời chi tiết về cách làm thuốc rượu theo phương pháp cổ truyền hắp thụ linh khí âm dương).

bà LÝ BÍCH VÂN

219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon  
CẦN THƠ : 66/14 Nguyễn Công Trứ  
(Hẻm vò nhà thờ Cầu Xéo)

A Boğ c/T/SNH—Phi Đoàn 21-F-SĐ4KQ.  
HKHC : 4652 — ĐT 3934



## Nghĩ về những cái chết của bạn bè

□

VŨ THẾ NGỌC

Cứ mỗi lần một đứa chết, những đứa còn lại có dịp quây quần bên nhau, những cái mặt đứa đâm cùn lại cùng chẳng còn mấy đứa, mỗi đứa mỗi phượng trời. Bạn bè như sao buồm sáng. Tất cả hầu như đều đã chết, đứa chết vì bom đạn và cũng có đứa chết giữa đời sống bằng cách đầu hàng đời sống với vợ con cơm áo.

Những đứa còn lại nhìn nhau chợt thấy mình đã già đi thật mau. Những dấu hiệu chán chường bắt mẩn đánh dấu trên những khuôn mặt trẻ non, ôi ! những con đường của tuổi trẻ hôm nay, của những người còn một trái tim nồng, còn đôi bàn tay sạch trong những tháng ngày bốc lửa thù hận trong một xã hội xa đọa nhiều thương dành ôm những uất hận của kẻ bất lực, của dân tộc nhược tiểu như thế.

oo

Chiều hôm qua tôi vừa đi chia buồn với gia đình một người bạn vừa năm xuống thiếu úy Ng. Kim Thoa đọc đường về, hai bên phố là những dãy bích chương bầu cử, những tấm bích chương đóng dài theo hai hàng cây đâm ra như những bàn tay nhớ bắn đói khát lạnh lùng.

Trong lần gặp cuối cùng Thoa hỏi thăm tôi về chương trình học bằng của Nhóm H.T.N. Tôi cười nhẹ và nghĩ đến sự bất lực của mình, những khó khăn và bản tính lười biếng đã khiến chương trình không được tiến hành như dự liệu. Tôi có nhắc với Thoa, bạn bè mình tuy nhiều, nhưng tìm người để chia sẻ thì... Lời hứa của Thoa chưa kịp được nhắc lại thì chợt có tin Thoa chết.

Tin tức những đứa bạn đến vào những lúc thật tình cờ, một thằng bạn chạy đến, một gương mặt xanh xao hồi hoảng, thằng Ky chết rồi, thằng Lâm chết rồi. Những hình ảnh xa xưa chơi hiện lại thật nhanh một xúc động đau đớn, im lặng, một câu hỏi lại bàng quang. Rồi thời gian, những thương sót nguội ngoài. Những kỷ niệm về những đứa đã chết bắt

chợt được nhớ lại, cây khế này thằng Ky ngồi đây. Hôm đám cưới thằng Lâm ngồi chỗ này, một giây xúc động. Những thương nhớ chết mòn trong đời sống phiền toái, những tiếng khóc đã xa xỏi mo hồ.

oo

Xác Lâm cứng đờ trong ngắn lạnh. Những vết máu trứa bầm tím làm xám ngạt khuôn mặt, hình như tất cả người chết đều có một vẻ bình yên nào đó, ví dụ sao người chết không nói được, không còn muốn nói và không thể nói.

Tiếng kèn chợt vang vọng trong lúc nhập quan, tiếng kèn cuối cùng của đời sống quân ngũ nào Lâm còn được nghe. Tiếng kèn lạnh buốt, làm nỗi da gà và làm bật lên tiếng khóc.

Không một giọt lệ của người tình, chỉ còn quanh đây những tiếng khóc của thân nhân bè bạn

Rồi một ngày nào đó đến lần mitch nằm xuống trong một cái chết dễ dàng và hết sức vô tình. Những anh em bạn bè rời cùng một lần tụ tập, cùng tiếng khóc những tiếc thương và một cái huyệt đào vội không còn đủ sâu ba thước.

Những hình ảnh sau cùng của ý thức có lẽ là những hình ảnh xanh mướt của thời niên thiếu xa xưa có mẹ cha bè bạn quây quần. Những hình ảnh mà có lẽ trong những tháng năm dài quân ngũ đã luôn luôn hiện lên trong giấc mộng ngắn ngủi. Lần cuối cùng chắc không còn ai đánh thức.

Những đứa còn sống phải làm một cái gì ! Một tiếng nói vô vọng rơi vào trong im lặng thụ động của đám đông. Tất cả đã thu động cam chịu một trò chơi. Trời kêu ai nấy dạ. Tất cả đã bạc nhược, an phận chôn chôn trong một chỗ đứng, một chỗ nấp của hai bàn tay che mắt trong sự thầm kiêng hành thái độ khôn ngoan biết suy tính của mình.

«Mọi sự đã an bài một lý luận rẽ tiền của những thày ma sống, có những kẻ đã chết mà

thông biết mình chết. Chết trong những thói quen, trong những khuôn khổ trách nhiệm tròng đầy vào cõi. Mọi trách nhiệm khác đã rời tay họ và chỉ từ đó chia khóa giải quyết mọi vấn đề mới rời tay họ.

Trong khi có trước một xã hội rã rời mất niềm tin những người còn nhiệt huyết lại quay cuồng với những âm mưu của những áp lực đầu cơ trực lợi. Lại có những kẻ chết giữa đời trong những hỗn loạn điên cuồng của xã hội, những trái tim nồng thoi thóp trong khám lạnh, điên cuồng trong những phiêu lưu vô định.

Rõ ràng những người trẻ Việt Nam đang chết dần trong âm mưu phản hóa ở ngay tại Sài Gòn, Huế, Cần Thơ... bên cạnh những cái chết của bạn bè đang ở khắp mọi chiến trường.

Như là 1 phản ứng căn bản tâm lý học, tâm lý xã hội học, đã được hàng vạn chuyên viên, giáo sư nghiên cứu trong hàng ngàn trung tâm. Người ta đang áp dụng 1 chính sách toàn bộ phản tán và tiêu hao mọi tiềm lực đối kháng tại miền Nam từ Cộng Sản đến Quốc gia, từ tôn giáo đến thanh niên.

Từ một chi tiết nhỏ bé trong kế hoạch, từ xe hai bánh phải ngồi một bên, cũng đã bao hàm một biện pháp làm tâm lý con người bỗng chậm phải một sự kiện không bình thường, mất tự nhiên. Để tâm lý quần chúng làm quen với những sự bất quân bình. Đến những xáo trộn khác như cuộc tranh đấu của sinh viên, thương phế binh song song với xách động đi quá mục tiêu vượt quá thẩm quyền là tri hoãn giải quyết với mục đích để quần chúng làm quen với những xáo trộn, hỗn loạn và giết luôn cả tập thể đó. Vì xáo trộn quá quen thuộc không còn kích thích và nhất là chán ngấy với sự quá khích, với mọi tổ chức.

Những phong trào đấu tranh SV, HS, TPB được đẩy ra từ hữu lý đến vô lý, từ được cảm tình đến mất cảm tình. Đề không bao giờ có lối thoát và đề cho những tập thể đó đủ thời gian phân hóa và suy xụp.

Từ tranh đấu hữu lý được ủng hộ như SV chống học quân sự, tự trị đại học, học sinh chống tăng học phi v.v, phong trào được những bàn tay CS và tay sai đầy thành những cuộc tranh đấu cho 7 diêm Hòa Bình của CS. Đốt trường diệt chủ trường.

Sự chậm chạp, nghi kỵ và trách nhiệm của chính quyền cũng nằm trong kế hoạch tâm lý, đề vô hiệu hóa và phân hóa toàn diện các thế lực. Trong tương lai sẽ còn những cuộc đấu tranh của nhiều giới khác để như một phương pháp y học tích tụ vi trùng vào một vùng để vừa vô hiệu hóa vừa nắm được mầm mống bệnh.

Và những người trẻ nhiệt thành có thêm một lối chết, chết trong cảm giác giả tưởng.

oo

Trước mặt là cuộc chiến tranh dai dẳng, một xã hội xa đọa cùng cực trong một nền kinh tế phá sản sống bằng những giòng sữa Mỹ. Một chút liêm sỉ cuối cùng của tinh thần đạo đức truyền thống cũng khô涸.

Giữa những cái chết của bạn bè, thân thuộc những cái chết lặng lẽ và những cái chết ồn ào. Những cái chết giữa đời giúp cho người ta thêm một chút tin tưởng và những cái sống nửa đời càng làm cho người ta kinh tởm. Nhưng tất cả đã làm cho những người còn sống còn thở còn liêm sỉ chợt thấy mình cô đơn, bất lực, cô đơn với những người chết và bất lực đối với đám đông nghi ngờ, mất niềm tin và hổn thẹn.

Tất cả mọi cố gắng phải chăng sẽ chỉ là vô vọng những tiếng nói vô nghĩa vang vọng. Nhưng phải chăng đó chính là ý nghĩa của con người một con người phản kháng muốn chọn, tự chọn một cuộc sống; một kẻ thua cuộc chứ không đầu hàng. Phải chăng giá trị của cuộc tìm kiếm chứ không là kết quả. Nhưng có một sự thực đã đến lúc tất cả đều không thể từ chối một thái độ dứt khoát để dấn thân, một ý thức chính trị rõ rệt để không tự đánh lừa, để không bị phỉnh gạt, để tích cực đấu tranh và xây dựng ?

Sinh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong chiến tranh, một cuộc chiến tranh được các đàn anh làm sẵn.

Những đứa còn sống phải làm một cái gì ! đã bao lần những đứa còn sống tự hẹn mình và những đứa còn lại cũng tiếp tục nằm xuống. Những ai là những người sống sót để làm một cái gì ?

Những khuôn mặt thảm nǎo. Những giòng nước mắt bỗng trở nên tròn hè cảm động, một món hàng trang trí cho đời sống buồn tẻ. Những kẻ sống vẫn sống, sống cắn cỗi tro bụi, món nợ đối với kẻ chết như một tài sản đã tiêu pha trong thời gian và kẻ chết có lẽ đã không còn thác mắc.

oo

Một lần đi chợ Tết ở chợ bà Chiểu giữa buổi trưa ngày 30 tháng Chạp giữa cảnh mọi người mải mê mua bán kịp món hàng cuối cùng, lặng lẽ như một kẻ vô gia cư đến thăm ông bạn làm nghề bán chử ở Lăng Ông tôi gặp một người đang tri diền khùng, một bà mẹ hai cặp mắt lạc thần bà bước đi miệng gọi con, ru con, nguyên rúa. Hình dáng đôi mắt bà theo dõi tôi đến cả nỗi trời bên cạnh những giòng nước mắt những kẻ lê láng thương của những gia đình thân nhân bị bạn.

Những đứa chết đã chết, những kẻ sống vẫn còn ở lại. Những bà mẹ mòn mỏi, những đứa em ngơ ngác, những đứa bạn xa dần chết mòn mỏi sống lay lắt. Những đứa còn sống phải làm một cái gì ? Hồi những bạn bè thân thiết đã chết, chúng ta còn có thể làm được những gì hay chờ đợi mãi mãi đến chết vẫn không hết người ngoại uất hận.

Và những đứa còn lại vẫn im lặng, đồng lõa, xâu xé, xâu xé cả những cái chết.



## GÓP Ý KIẾN VỀ CÔNG VIỆC BÀI TRÙ MA TUY



Nguyễn Mạnh Côn

## DÂN CHỦNG NÊN HÚT MỐI NGÀY 8 ĐIỀU THUỐC PHIỆN ?

(TIẾP THEO)

Trong số báo trước tôi đã nói về những lý lẽ tại sao tôi xác nhận một công cuộc bài trừ ma túy là cần thiết, kể cả thuốc phiện. Riêng về thuốc phiện, sau khi trích dẫn đầy đủ tài liệu y học về độc chất đó — nếu hút ít thì có tác dụng làm êm ái thần kinh mà không di hại rõ rệt, nhưng nếu hút nhiều thi lâm vào tình trạng có sức khỏe giả tạo, và nếu mắc bệnh nặng thì rất khó chữa, tôi đã đưa ra những lý lẽ sau đây :

1. Ta nên bài trừ thuốc phiện vì dân ta nghèo ; người nghèo không có quyền cứ hút thuốc phiện để làm kinh tế vay con (coi như một vấn đề riêng của cá nhân), vì xã hội có thể Jo đó mà phải chịu ảnh hưởng xấu.

2. Dân ta quen sống nhàn, hút thuốc phiện vào càng thêm lười. Sức mạnh của quốc gia vì thế mà bị tổn thương.

3. Dư luận bình dân thế giới không rõ mà vẫn cứ hợp chung các chất độc vào làm một loại. Chính phủ VNCH không thể nào đủ can đảm bắt chấp một thứ dư luận tuy hờ hững nhưng rất mạnh.

Trong 3 lý lẽ trên đây, có 2 lý lẽ trên thuộc về lãnh vực chủ quan của dân chúng : nghèo và lười. Người nghèo có thể trở nên giàu, người lười có thể trở thành chăm chỉ, nên những lý lẽ đó hoàn toàn có tính chất giai đoạn : «Nếu người Việt không nghèo và không lười, nghĩa là nếu người Việt giàu có và chăm chỉ như người Mỹ, người Nhật... thì người Việt có nên hút thuốc phiện không ?»

Một câu hỏi khác tương tự có thể được đặt ra: người Mỹ có nên hút và nghiện thuốc phiện không?

Câu trả lời là CÓ. Vì lẽ :

— Thứ nhất, người Mỹ giàu có. So với số tiền lương của một công nhân, công chức hạng trung, khoảng 500 đô la một tháng, số tiền mua thuốc chưa bằng 1 phần 8. Năm hút trong phòng có điều hòa không khí, mỗi ngày một thời khắc nhất định, chắc hẳn không có gì là bệ rạc cả.

— Thứ hai, người Mỹ hiện đang lâm vào một trạng thái tâm lý xã hội rõ rệt là các tổ chức nghiệp đoàn luôn luôn đòi hỏi giờ làm việc (mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 6 tiếng) mà trong khi đó, người

thường dân khoẻ mạnh, hiếu động, không biết dùng thì giờ làm gì. Người ta tính mỗi tuần có 168 giờ, làm việc 30 giờ, ngủ 56 giờ, ăn ba bữa 21 giờ, còn 61 giờ nghỉ ngơi và giải trí. Nhưng phương tiện giải trí của Mỹ thường quá đắt với dân chúng (đi câu ngoài biển khơi, sang Phi Châu săn thú, thi thuyền buồm vượt đại dương.v.v...) còn loại giải trí «đồng hàng» thì dần dần có tinh chất khờ sai vì không đổi thay (chán nản) như ti vi, radio, đánh bài vv... và tinh chất khờ sai vì đòi hỏi người được giải trí luôn luôn thở dốc để theo kịp chương trình chung, như trong 1 vụ du lịch, một cuộc họp bạn (chương trình chung) họ đều có tác dụng tốt vì nhờ nó mà người ta có thể đi du lịch thật xa với thật ít tiền, nhưng về sau các tổ chức này càng lớn lên, càng sử dụng nhiều phương tiện lớn lao, lại càng cần giữ đúng thời khóa biểu : người tham dự sau cùng, chỉ là một con số phi cá tính mà người đưa đường dùng để gọi, như một người tù hay một con ngựa, con mèo, con chó vv...). Những tổ chức giải trí như thế không làm ai được người Mỹ, và họ cũng đã quen chịu đựng như vậy. Nhưng họ càng làm việc nhanh và nhiều, giải trí nhanh và nhiều, thì tâm hồn họ càng bị đứt, càng trống rỗng. Đó là nguyên nhân thực tế khiến cho họ dễ sa vào sự nghiện độc dược, đặc biệt là marijuana, LSD, anphetamine... có hại cho hệ thống thần kinh cảm xúc, và cả hệ thống thần kinh của họ. Nhưng nếu mỗi người Mỹ hút mỗi ngày 6 điếu thuốc phiện, rồi nằm cạnh bao đèn mà đọc sách, thì dù cho người đó có sống được trăm năm cũng không thấy có gì hại cả.

— Thứ ba, người Việt thường bị khinh là lười hàn, nên chính quyền Việt Sơ dù luận cũng phải. Nhưng ở địa vị người Mỹ, họ không sợ gì dư luận mà không dám nói thẳng rằng «người ta đã nghiện coca» — như một tổ chức tôn giáo đã chứng tỏ, thì người ta «nghiện thêm thuốc phiện» có gì là đáng trách đâu ! Không kể rằng thuốc phiện có thể là thư trị liệu tốt nhất đối với tâm bệnh bạo dâm cuồng sát, thường có nhiều ở Mỹ.

Để kết luận, tôi tưởng có thể đoán chắc rằng trừ trường hợp cứ vài bốn chục năm lại có một cuộc chiến tranh để dân chúng theo dõi cho «vui», thì trước sau gì thế giới cũng đạt tới trạng thái an lạc thái bình, và đến lúc đó dân chúng được hoàn toàn nhàn rỗi (vì đã có máy tự động phục vụ thi cái viễn tượng cả thế giới cùng nhau hút thuốc phiện để giải trí một cách «lành mạnh, trong sạch» thi cái viễn tượng ấy không có gì là lạ lùng hết.

### Đi vào bài trừ

Nhưng, như tôi đã trình bày, thuốc phiện đã bị xếp đồng loại với các chất gây ảo giác. Nhiều vị y sĩ Việt lèn mòn ảnh truyền hình, đã tỏ ra có ý muốn nhân nhượng khi nói đến thuốc phiện, nhưng không dám nói thật rõ chính vì sợ dư luận. Tôi cũng sợ dư luận, nên tôi cũng chủ trương phải bài trừ các chất ma túy nói chung.

Bài trừ ma túy, như các y sĩ ta đã nói, gồm có 2 công việc rõ rệt, là chữa cho những người đã bị độc, và ngăn cấm giới buôn lậu không cho bán ma

túy, khiến cho mỗi ngày số người nghiện một tăng thêm.

Công việc «cai» cho người bị độc có 2 trường hợp khác nhau. Thuốc phiện có hại ít nhưng cai rất khó. Các chất gây ảo giác, từ marijuana đến LSD, nguy hiểm hơn nhiều, nhưng lại dễ cai, và thường không gây biến chứng.

Giáo sư Porot viết : «Sự chạy chữa cho người nghiện thuốc phiện thật đầy thất vọng. Người ta nhiều khi thất bại, và còn nhiều hơn nữa là phải chứng kiến sự tái hồi». Bác sĩ Magnan đòi được «giám rieng» người nghiện trong 6 tháng, mặc dù chỉ trong vòng 15 ngày đầu người nghiện đã có thể chấm dứt được sự cần thiết phải có thuốc phiện. Cả hai nhà chuyên môn đều cho rằng công việc cai thuốc phiện rất ít khi được ơn huệ, mà còn thấy những người nghiện lâu năm trở lại con đường cũ, như theo một định luật.

Về các chất gây ảo giác thì Porot cho rằng «người nghiện cocaine chịu cai muộn ngàn lần dễ hơn người nghiện thuốc phiện». BS Angulo ở Cuba, Scouras ở Hy Lạp cho biết «ai chất marijuana không bao giờ có những biến thái nguy kịch của sự cai thuốc phiện». BS Hautant và Laigvel Lanastine khuyên các đồng nghiệp của ông nên «bắt người nghiện độc chất gây ảo giác từ bỏ chất độc ngay từ ngày đầu, khác với cai thuốc phiện thường đòi hỏi cho bệnh nhân sử dụng thuốc phiện(rất ít) trong nhiều ngày liên tiếp».

Các y sĩ đã nói phần của họ. Y khoa tây phương chữa bệnh theo triệu chứng phát hiện ra ngoài, nên các nhà khoa học ấy không hiểu tại sao bỏ thuốc phiện lại khó hơn bỏ loại chất độc gây ảo giác.

Thật ra thì nghiện chất gây ảo giác là chỉ nghiện một chất độc không thôi. Mặc dù mọi cảm xúc kỳ lạ vẫn có phần nào quyến rũ, các chất này, chỉ sau một thời gian ngắn, đã cho người nghiện một số những lý lẽ để sợ hãi. Vì thế, dù giàu hay nghèo, trẻ hay già, người nghiện chất gây ảo giác nào cũng nuôi thầm trong lòng một niềm hối hận day dứt, và một ý muốn mờ hồ muốn được thoát ly. Những người đó không tự ý đến bệnh viện là do một phần lớn nghị lực đã tiêu tan, nên giống như người có răng sâu biết rằng chịu đi chữa càng sớm càng tốt nhưng rất cuộc cù nán ná mãi mà không đam thực hiện ý định.

Người nghiện (hút) thuốc phiện thì khác hẳn : người ta nghiện cái không khí của bàn đèn nhiều hơn nghiện thuốc phiện thật sự. Như tôi đã viết trong số báo trước, thì giờ đi rất nhanh khi người ta hút một mình hay có nhiều người. Vì thế cho nên người đã cai được 5 năm, 7 năm hay còn hút lại, nhất là khi người đó kiếm được nhiều tiền và có nhiều thời giờ nhàn rỗi.

Thứ hai là thuốc phiện làm êm những xúc động thái quá. Một nhà văn tìm đến thuốc phiện không phải vì thuốc phiện giúp cho có những lời hay ý đẹp mà vì một nhà văn có thực tài thường có lúc có

(XEM TIẾP TRANG 55)



các phóng viên Đời

## Ứng cử viên, ông là ai ?

(Bài 6)

**NGUYỄN MẠNH CÔN**

Cách mạng xã hội với  
chủ thuyết Tân Trung Dung

Trong cuộc chạy đua vào Hạ viện năm nay tại Đô thành, một trong những ứng cử viên gây được sự chú ý là nhà văn Nguyễn mạnh Côn. Ông tạo được tiếng vang vì ông là ứng cử viên duy nhất đề ra một chủ thuyết với hy vọng chủ thuyết đó sẽ trở thành nền tảng cho một cuộc cách mạng xã hội tại Miền Nam, một cuộc cách mạng mà hiện mọi người đang mong đợi. Chủ thuyết đó được đặt tên là Tân Trung Dung hay Tâm Vật Tương Quan. Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn đã cho biết ý nghĩa của chủ thuyết đó như sau trong cuộc tiếp xúc mới đây với phái viên Đời tại nhà riêng của ông :

« Đó là một chủ thuyết đứng ở giữa (trung dung) không duy vật, không duy tâm, mà tùy theo giai đoạn duy tâm hay duy vật. Ví dụ trong đời sống của cây cỏ, côn trùng, cầm thú thì Vật làm chủ, nhưng trong đời sống loài người thì ban đầu cũng giống như loài cầm thú, nhưng dần dần có tính cảm, có tư tưởng, có ý niệm về tạo hóa, về cả cách mạng nữa. Tư tưởng bắt đầu chỉ phối loài người Đông phương từ lâu rồi (thời Khổng, Phật) nhưng ở Tây phương vật chất còn quyết định cho đến cuối thế kỷ thứ 18. Vào thế kỷ thứ 19, Karl Marx chủ trương kinh tế chi phối đời sống, nhưng ông ta không thấy tư tưởng của ông ta sẽ chi phối luôn cả kinh tế lẫn đời sống, trong hơn 100 năm. »

Theo UCV chủ thuyết này đã được ông đề cập đến nhiều từ 6 năm nay nhưng ông không nhận được phản ứng tích cực nào của giới trí thức, đây là một điều đáng buồn, vì theo ông, « người viết lý thuyết

này cũng khao khát những cuộc đối thoại đúng đắn dù khen hay chê. Người viết lý thuyết nào cũng khắc khoải chờ dịp đểem lý thuyết ra thực hành, để được biết chính xác rằng mình đúng hay sai, và có gì cần sửa đổi hay không. Vả lại, nói cho ngay, người nào tin mình làm được việc có giá trị đều muốn đưa ra cho cả quốc dân đều biết, để được ca ngợi cũng có, để được giúp ích cũng có. »

Do đó, để gây được sự chú ý nhà văn Nguyễn m. Côn thấy cần phải được đi trình bày chủ thuyết của ông trước các giới đại học ngoại quốc để từ đó tới các phương tiện điện tử hiện đại họ có thể kiểm chứng, phối kiềm phần khoa học căn bản của chủ thuyết. Và khi máy điện toán đã trả lời giải

79

NGUYỄN MẠNH CÔN

cấp tri thức trên thế giới sẽ nghiên cứu và phổ biến chủ thuyết đó. Lúc ấy đồng bào chắc sẽ yêu long đấu tranh để xây dựng một xã hội cách mạng lý tưởng. Theo ông với tư cách là một dân biều ông sẽ dễ dàng được đón tiếp hơn tại nước ngoài để trình bày chủ thuyết của mình.

Ông cũng cho biết ông sẽ trình bày về những điểm căn bản của chủ thuyết, gốc của mọi sự. Ông cho biết rằng cách đây 2.500 năm, Phật đã biết Chân không hòa hợp với vô minh thành khách quan, chủ quan; cách đây 30 năm, linh mục Chardin đã biết Chân không là một khối năng lực tâm lý, đồng thời Chardin cũng biết chân không bao quanh địa cầu trong thái dương hệ cũng đồng chất với chân không bao quanh trung dương tử, tức là cái nhân, trong nguyên tử. Trong khi đó, các nhà khoa học thực nghiệm đều chấp nhận từ các tế bào đã có một linh hồn sơ đẳng, giản dị. Như vậy là từ lớn (vũ trụ) xuống nhỏ (tế bào) rồi lại trở thành lớn (sinh vật, loài người) con đường đi gần đủ, và chỉ có một quãng đứt là từ nguyên tử đến tế bào. Chardin cho rằng có năng lực tâm ý trong nguyên tử, khoa học mới cho rằng tế bào có linh hồn tuy gọi là giản dị cũng đã phức tạp lắm. Và ở đây ông Nguyễn mạnh Côn đã đứng ra làm cái cầu nối liền hai phần: chính ý thức nguyên thủy chưa dừng và chuyên vận vật thể, và chính sự chuyên vận của vật thể, được nhắc đi nhắc lại vô cùng tận, sẽ in hẳn dấu vết vào ý thức thành kí túc. Kí túc là căn bản của linh hồn, vậy căn bản của chủ thuyết có thể được đạt thành câu hỏi: nếu một vật thể chạy trên một quỹ đạo nhất định, và trong thời gian vô tận, thì có bao giờ quỹ đạo đó được in hẳn thành dấu vết trong ý thức nguyên thủy, tức là chân không thường tịch, hay không? theo ông, may mắn toán có thể tìm được câu trả lời để xác nhận lý thuyết của ông.

Tuy nhiên để có thể dễ dàng lôi kéo sự chú ý của giới đại học ngoại quốc, ông nhấn mạnh rằng ông sẽ không đi ngay vào chủ thuyết mà sẽ đi từ dễ đến khó. Chẳng hạn ông sẽ giải thích những nguyên lý về sự thất bại của C. sản qua sự phá sản của hai chủ đề chiến lược. Một là du kích với dân như cá nước, hai là lấy nông thôn bao vây thành thị. Theo ông, trong trận chiến tranh tại VN, hai chủ đề chiến lược này đã bị những phương tiện cơ giới và tổ chức lớn lao đánh đổ hoàn toàn. Ngoài ra một vấn đề khác có thể lôi cuốn được sự chú ý của giới tri thức Thụy Phương là vấn đề giáo dục. Theo ông, với Âu Mỹ và Cộng sản, giáo dục đều là sản phẩm của nhu cầu, do đó mặc phải nhiều lỗi lầm: chương trình tiểu học không thích hợp, chương trình trung học dạy nhiều điều vô ích, đại học đào tạo bừa bãi. Vậy cần phải quan niệm lại vấn đề giáo dục để việc học, ngoài nhiệm vụ giúp sự hiểu biết ban thân, giúp nắm vững khả năng để tiến tới trong nghề nghiệp còn giúp sự hiểu biết và thương yêu đồng loại, giúp đỡ cho hoài bão kiến tạo sự nghiệp milan viễn vượt thời gian và không gian.

Trước khi kiếu từ chúng tôi đặt một câu hỏi

chót về ý định của ứng cử viên Nguyễn mạnh Côn nếu có ngoài việc thực hiện lý thuyết và ông vui vẻ cho biết: « Tôi có thể lập một liên danh ứng cử vào Thượng Viện năm 1973, và có thể đề nghị và ủng hộ một liên danh ứng cử Tổng Thống. Nếu có bạn trẻ hiểu và bằng lòng xây dựng một chính đảng trên cản bản Tân Trung Dung, tôi sẵn lòng làm cố vấn cho chính đảng đó. »

## PHẠM VĂN TƯƠI tự TÚ XE Tự chế để phục vụ quốc gia

Không hẹn mà nêu, trong cuộc chạy đua vào Hạ Viện năm nay, một số ứng cử viên đã gặp nhau ở điểm sau: tự chế ngự để phục vụ quốc gia. Những ứng cử viên này chủ trương người dân biều chỉ cần lãnh một số thù lao tượng trưng hằng tháng mà thôi. Chẳng hạn theo luật sư Trần Văn Truyền thì hai ba chục ngàn một tháng là đủ rồi; hoặc như ứng cử viên Nguyễn Đạt Thịnh thì ông chỉ xin lãnh hai mươi ngàn một tháng như hiện ông đang lãnh với chức vụ Trung tá. Đây cũng là trường hợp của ông Phạm Văn Tươi, ứng cử viên dân biều đơn vị I Đô thành, được biều lộ qua cuộc tiếp xúc với phái viên Đời mới đây.

Với một giọng nói mạnh, rõ ràng, ông Phạm Văn Tươi nói rõ hơn về chủ trương tự chế như sau: Thật ra thì số lương do chúng tôi tự nguyện hoàn trả lại cho ngân sách trong 4 năm của nhiệm kỳ đối với khối quần chúng nghèo khổ thì có là bao. Tuy nhiên chúng tôi đặt một mục tiêu ích lợi xa hơn là với 1 số khá đông dân biều tự chế ngự, chúng tôi có thể trả nên những gương mẫu cho Quốc hội, cho



PHẠM VĂN TƯƠI tự TÚ XE

chánh phủ noi theo. Nếu chúng ta có một Quốc hội sạch, biết tự chế ngự thì chắc chắn hành pháp cũng sẽ bị ảnh hưởng và tự đó sẽ tiết giảm những chi tiêu quá mức chịu đựng của nhân dân.»

Theo ứng cử viên Phạm Văn Tươi thì chỉ có những đại diện dân cử dày nhiệt huyết, thiết tha phục vụ đồng bào và biết tự chế mới có thể quyết sạch rác rưởi, ở Hà Viện được, mới có thể tạo lại uy tín cho cơ quan lập pháp vốn đã bị nhân dân chán ghét từ lâu. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của Quốc hội là làm luật và trong phạm vi quyền lập pháp này Quốc hội phải có sáng kiến đưa ra những dự án luật, nhưng thử hỏi trong mấy năm qua có mấy đạo luật đã được Quốc hội đưa ra, hay chỉ đợi cho chính phủ làm sẵn rồi biểu quyết mà thôi. Hơn nữa theo ông đa số những ứng cử viên đã không hiểu rõ vai trò của một người dân biểu khi hứa hẹn sẽ cho sửa sang đường phố, công rãnh. Ông mỉm cười cho biết: «Nếu dân biểu được bầu ra chỉ để ngồi chờ biểu quyết luật do hành pháp đưa qua và lo sửa sang đường xá thì chẳng khác nào sắm chiếc xe cam không để chờ cái hộp quẹt.»

Do đó một trong những công tác cấp bách của Quốc hội trong nhiệm kỳ sắp tới là hoàn thành đạo luật mà hiện nay người dân đang mong đợi. Đó là những đạo luật nhằm bảo vệ sức khỏe của dân chúng, luật bảo vệ thanh thiếu niên, luật về an ninh xã hội v.v. Ông Phạm Văn Tươi cho biết nếu đặc cử ông sẽ cố gắng hết sức để giúp hoàn tất các đạo luật nói trên.

Là một nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản, ông Phạm Văn Tươi đã được nhiều người biết đến qua nhà xuất bản Phạm Văn Tươi chuyên xuất bản những loại sách xây dựng như Học Làm Người, Học và Hiểu. Ngoài ra, với bút hiệu Phạm Cao Tùng, ông cũng đã biên soạn 1 số sách nhằm mở mang kiến thức và xây dựng đời sống. Dưới thời đệ nhất CH ông đã từng bị tịch thu tài sản, sinh mạng bị đe dọa. Vào gần đây năm 1967, ông đã cùng với ông Phạm Lợi và một số anh em khác ứng cử vào Thượng Viện nhưng thất bại.

Trước khi chia tay, một lần nữa ứng cử viên Phạm Văn Tươi đã nhắc lại chủ trương tự chế của ông và thêm rằng: «Một khi đặc cử, chắc chắn dân chúng sẽ không gán cho chúng tôi danh hiệu «dân biểu thuộc khối Đức Thánh Trần.»

### Luật sư NGUYỄN GIA KHÁNH

«Khi tôi đặc cử tôi sẽ vào hạ viện, kiểm từng sọt rác, để lấy ra các chương trình của 137 dân biểu cũ để áp dụng». Chúng ta đã có quá nhiều chương trình rồi, mà không ai thực hiện, lý thuyết suông quá nhiều, nên mới có tình trạng xã hội sa sụa ngày nay». Luật sư Nguyễn Gia Khanh đã mở đầu buổi nói chuyện với phái viên Đài trong sự gấp gáp tinh cờ tại tòa soạn.



Luật sư NGUYỄN GIA KHÁNH

trạng ai cũng có việc làm mà ai cũng thất nghiệp, phải xúc tiến một chương trình để giải quyết vấn đề công nhân sở Mỹ và những người lính khi giải ngũ có công ăn việc làm.

Xoay qua vấn đề thời sự bàn về cuộc bầu cử tổng thống ông nói «tôi chắc tháng 10 này sẽ không có bầu cử» phái viên Đài hỏi tiếp: giả thử có bầu cử và chỉ có một liên danh của Tổng thống Thiệu thì sao. Luật sư Khanh nói «tôi tin ông Thiệu không diễn trò hề đó, để Mỹ khinh và còn cả vấn đề quốc gia nữa chứ. Chắc ông Thiệu đã nghĩ tới điều đó.

Được biết luật sư Nguyễn Gia Khanh sinh năm 1929 tại Hải Phòng, ông tốt nghiệp luật khoa đại học trường Balè là giáo sư của các lớp miễn phí B.K sinh dân và Vạn Thọ. Năm 1963 lãnh đạo phong trào sinh viên chống thực dân tại Pháp. Ngoài ra ông là người đã hướng dẫn phái đoàn nhân sĩ ái quốc vận động hòa bình cho Việt Nam tại Vatican. Với một quá trình đó, dù đã chứng minh cho một trong lai hoạt động sau này của ông.

### LÊ VĂN HAI tức HẢI TRIỀU

Anh bước vào lòng cuộc đời.

Bàn tay bia đá, khung trời lửa nung

Hai câu thơ trên đây đã thấy trên danh thiệp của nhà văn Hải Triều tức ứng cử viên viên Hạ viện Lê Văn Hai. Cũng như một số các ứng cử viên mà Đài giới thiệu trước đây, dựa trên một tiêu chuẩn là chưa có hành vi nào gây tai tiếng trong quần chúng. Lần này Đài lại giới thiệu một khuôn mặt trẻ, phải nói là thật trẻ, đó là Trung úy Lê Văn Hải tức nhà văn, nhà báo Hải Triều, thuộc đơn vị Bình Thuận.

Ra tranh cử kỳ này người trẻ Lê Văn Hải đã mang trong lòng một hoài bão xây dựng quê hương Anh đã vạch ra những điều tâm niệm cho chính mình, cũng cho những người trẻ hôm nay.

Tuổi trẻ dù có chối bỏ lịch sử, lịch sử vẫn nắm tay trên vai chúng ta.

Tuổi trẻ xin gác mặt lên để nhìn thẳng vào một quê hương VN đồ sộ và đau thương.

Tuổi trẻ! Xin hãy đấu tranh cho một nước Việt Nam của người Việt Nam

Hòa Bình, tự do và trường tồn..,

Mang ước vọng to lớn đó người trẻ Lê Văn Hải đã trở thành trang lênh đênh, để xây dựng cho lý tưởng với chất liệu là con tim khói óc và cái gan liều. Lê Văn Hải đã bước những bước dài, trong sự dấn thân của mình, qua kỳ tranh cử HV này. Anh nói «tham gia cuộc chơi và chơi hết mình, thành bại, người chúng ta không nên đặt ra, mà sự quan trọng là mình dám làm, vì kẻ sợ thất bại thì không bao giờ hy vọng thành công».

Với hoài bão to lớn xây dựng lại một xã hội đồ sộ hôm nay. Lê Văn Hải sẽ làm gì? trong sự

vô hồn của những thiểu số vật chất, anh nỗ lực tiền dại phi vận động bầu cử 50.000 do lính tôi đóng góp dưới hình thức hui và các bạn bè cựu học sinh Phan bộ Chau Phan thiết đã góp «cúng đường» cho tôi. «Bằng một giọng cương quyết anh nói tiếp «dù thiếu tiền, thiếu bạc, nhưng tôi đã có cả con tim khói óc và cả một cái gan để làm chất liệu dấn thân. Khoác trên mình bộ áo lính người trẻ Lê Văn Hải đã hơn một lần dấn thân mình, ra cõi sát với tham nhũng, để nhận lãnh những vết hàn trong số đời, của kiếp lính với 32 ngày trọng cầm và những lời phè đọc ác nhất của «ngài» quan tiêu đoàn trưởng trong chiến dịch thành trùng.

Trong tư thế của một hiệp sĩ mù nghe gió kiếm» Lê Văn Hải ra tranh cử kỳ này đã đặt tin tưởng vào những người trẻ cùng chí hướng, xây dựng một xã hội tốt đẹp, và mong có đủ phương tiện phục vụ đồng bào một cách tích cực hơn. Riêng đối với tỉnh Bình Thuận Lê Văn Hải tin rằng khi đặc cử, thì những vấn đề đầu tiên anh sẽ làm mà bao lâu thường áp ủ :

— Biển lợp lụy thi Tú tài miễn phí của anh trở thành Bình Thuận nghĩa thực,

— Ra một bản nguyệt san để có môi trường, cho những sinh hoạt văn nghệ của Bình Thuận được hồi sinh.

— Nâng cao giá biếu khâu phần quán cơm xã hội Bình Thuận.

Được biết Lê Văn Hải hiện là Tr. úy trong quân lực VNCH, là cựu học sinh Phan bộ Chau (P.Thiết) hiện là sinh viên đại học Vạn Hạnh và là chủ biên báo Xuyên Việt. Ngoài ra anh còn «đi khách» cho các nhật báo và báo định kỳ như Sóng, Điều Hậu, Đài, Tin Sáng, Hòa Bình, Tiền Phong v.v. Ra tranh cử kỳ này anh cho biết, phải chạy từng trăm bạc, chiếc máy hình là một dụng cụ để «đi khách» cho



LÊ VĂN HAI tức HẢI TRIỀU

các báo cũng phải đem «mại». Anh nói: nhưng may cũng được bạn bè đi vận động «chùa» cho nếu không thì cũng hổ hác.

Người trẻ Lê Văn Hai chưa vợ, không con, mới chập chững biết yêu, tất cả những ngày tháng dài của tuổi trẻ anh đã dành trọn cho những hoài bão làm sao cho một xã hội bớt những đau khổ, người dân noi chôn nhau cất rún anh bớt những đọa đầy cơ cực. Với những ấp ú dô, chắc anh sẽ được dân chúng nơi sinh đẻ của anh đáp lại, khi họ đã nhìn rõ ra anh.

### NGUYỄN NGỌC ÁN

«Xã hội chúng ta đang bên bờ vực thẳm, đạo lý luân thường đảo lộn, văn hóa lai căng, tư tưởng lèch lạc, chính trị xáo trộn, kinh tế ngõ cụt. Tất cả đã làm dân chúng uể oải mất niềm tin. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Án, 22 năm mặc áo lính, xuôi ngược đó đây, những gót chân đã in dấu từ vùng đồng bằng cho tới những cánh rừng biên giới, ông đã thốt lên những lời ai oán trên với phái viên Đời.

Qua 22 năm làm lính ông nói : «Tôi nhận thấy những chiến thắng quân sự không kết thúc được chiến tranh, mà chỉ có những giải pháp chính trị mới mong vẫn hồi được hòa bình; nên tôi quyết định ra tranh cử để có môi trường hoạt động dễ dàng hơn: xã hội ta hôm nay đang trong một tình trạng mục rỗng hoàn toàn. Luật pháp chỉ áp dụng cho những người nghèo, có thể, các bất công ngày một chồng chất, chính quyền hứa rất nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu !

Ra tranh cử kỳ này Thiếu tá Ng. Ngọc Án mong mang tất cả những thành tâm, thiện chí, và kinh



NGUYỄN NGỌC ÁN

nghiệm của 47 tuổi đời, và 22 năm nắm gai ném mặt của đời lính. Ông nói : «Sở dĩ tôi chọn Phước Tuy làm đơn vị tranh cử vì tôi đã sống ở đây nhiều năm nên hiểu rõ những gì đồng bào Phước Tuy mong muốn». Được biết TT Ng. Ngọc Án nguyên quận trưởng Đức Thành (thuộc tỉnh Phước Tuy). Trong thời gian làm quận trưởng ông đã thực hiện một số công tác xã hội như mở chợ, xây nhà bảo sanh, lập hệ thống dẫn nước. Cho tới nay đồng bào ở đây còn ghi nhận các sự việc đó.

20 năm lính với bao nhiêu vinh nhục, bao lần sống chết, giờ chỉ còn một ước vọng là làm được gì cho mau có hòa bình, khi phái viên Đời hỏi về những khó khăn ông gặp phải khi ghi tên ra ứng cử, ông nói «vấn đề tài chính, và tinh thần thiếu vắng của một số giới chức, nhưng tôi tin vào tinh cảm đồng bào đã dành cho, và nhất là những người đồng đạo (Thiên Chúa) ở Phước Tuy.

Năm nay Thiếu tá Nguyễn Ngọc Án 47 tuổi, sinh quán tại Vĩnh Mỹ Bạc Liêu Gia đình gồm 1 vợ 2 con trai đều nhập «đảng kaki». Phái viên Đời đã tiếp xúc với Thiếu tá Án tại nhà riêng của ông do một sự giới thiệu của một người dân Phước Tuy.

Qua 20 năm lính, đó đây trải bao vinh nhục, với một «ng nghệ thuật sống», làm sao cho lương tâm được trong sạch, dù có đổi. Điều này ông đã đang và hứa sẽ thực hiện mãi mãi, dù thành công hay thất bại trong kỳ bầu cử này.



### PHẠM HÀO QUANG Dấn thân tích cực

Trong tất cả những ứng cử viên Hạ nghị viện chúng tôi giới thiệu, có lẽ Phạm Hào Quang là người vất vả lận đận nhất. Để có tiền vận động tranh cử, anh đã phải tổ chức một cuộc lắc quyền thân hữu sinh viên, giáo sư, và đến tận tòa soạn báo Đời, vét túi cả «làng». Trong dịp này, Quang cho chúng tôi biết : anh vừa thoát ám sát hụt và đang bị bọn sát nhân kết án tử hình sau khi đã sát hại sinh viên Lê khắc Sinh Nhựt. Trước cái chết của Nhựt, trong một cuộc họp báo của ban chấp hành SV Saigon, P. hào Quang đã khẳng khái trả lời sự đe dọa của bọn sát nhân : «chúng tôi sẵn sàng tiếp tục ngã gục, chúng tôi không có súng đạn và cũng không dùng súng đạn để đối kháng lại súng đạn. Nếu cần cứ bắn, da thịt chúng tôi sẽ hưng nhưng tiếng nói của chúng tôi không thể bị bóp nghẹt. Tôi sẽ tha thứ cho người bắn chúng tôi, họ chỉ là nạn nhân bi thảm của thời đại. Còn kẻ chủ mưu, trước sau rõ dân chúng sẽ thấy rõ, lịch sử sẽ phê phán hành động của họ».

Đến thăm gia đình Quang, một gia đình có thể nói là nghèo xơ xác. Ông thân của anh hiện đang hành nghề hớt tóc vừa làm việc vừa nói : «Nó ra ứng cử toàn nhờ sự giúp đỡ của bè bạn, anh xem, gia đình tôi rách nát thế này, có giúp nó được



PHẠM HÀO QUANG

và cưỡng bách nhập ngũ, tháng 12 1968, bị gọi trình diện nhập ngũ khóa 9/68 sì quan trừ bị, anh không tuân lệnh và kiếu nại vì lý do bị chính quyền giam giữ bất hợp pháp làm ngưng trênoạt động học vấn. Qua bao khó khăn, nhờ cuộc tranh đấu chống đàn áp SVHS năm 1970 do Đoàn Kịch tinh đạo, anh được xuất ngũ và phục hồi quyền lợi học vấn cùng 9 sinh viên khác. Tuy nhiên, thái độ bất phục tùng trên vẫn được Hội đồng tuyển cử trung ương đưa ra để quyết định xóa tên anh trong danh sách ứng cử viên kỳ này. Từ tối vì quyết định phi lý đó, anh đã mở một cuộc họp báo tại Đại học Khoa học để phản đối. Cuối cùng, hồ sơ của anh được cứu xét lại và chấp thuận. Một điểm son chúng tôi ghi nhận nơi anh là thái độ im lặng đối phó với những trò vu khống, bôi nhọ anh do phe Hh. Tân Mẫn chủ trương. Khi chính quyền kết án và bắt giam Mẫn vì lý do thân cộng. Quang đã tố cáo, họp báo biện minh, đồng thời tích cực tranh đấu đòi thả tự do cho Mẫn.

Được hỏi về ước vọng nổi trội nhất, Quang trả lời : «khát vọng của chúng ta là chấm dứt chiến tranh, người Việt không còn dùng bạo lực để đối xử với nhau, bảo vệ nền tự chủ của dân tộc, không vọng ngoại vi dù Mỹ, Trung cộng hay Nga sở các cường quốc lúc nào cũng tự biến mình thành đế quốc». Xác định lập trường tranh đấu đòi Hòa Bình của mình, Quang giải thích : «Chúng ta tranh đấu cho Hòa Bình nhưng phải chuẩn bị những gì sau đó để kiến tạo. Nếu không, đó chỉ là 1 nền Hòa Bình giả tạo và lúc đó, chính chúng ta tự trời buộc chúng ta vào 1 nền Hòa Bình trong nô lệ dưới 1 hình thức mới. Tôi muốn nói đến việc sửa soạn trong các địa hạt kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội...»

«Anh em ơi! Chúng ta cùng đi» tiếng nói của dân tộc Việt Nam đau thương, tiếng nói thúc đẩy Phạm Hào Quang dấn thân tranh đấu. Hy vọng rằng tiếng nói âm thầm nhưng mãnh liệt đó sẽ theo anh vào Hạ viện để trở thành tiếng nói thúc đẩy mọi người làm một cuộc cách mạng toàn diện.

### Chia buồn

Được hung tin :

#### CÓ ĐẠI TÁ VŨ ĐÌNH DẬU

Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 181 Pháo binh đã tử nạn ngày 13-8-1971. Thành thật chia buồn cùng chị KHÁNH HÀ và cầu chúc người quá cố sớm thong dong miền cực lạc.

CUNG TÍCH BIỀN  
TRINH CÔNG SƠN  
THÍCH CHÂN HẠNH

### Khóc bạn

Được tin :

#### NGUYỄN KIM THOA

Sĩ quan ĐĐ/QC Thủy Quân Lực Chiến  
Đã già từ bạn bè ra đi mãi mãi tại Quảng  
Trị ngày 13 tháng 8 năm 1971.

VŨ THẾ NGỌC  
và anh em  
gia đình HỒ NGỌC CẨN

## Truyện dài Dân Biểu

Trong Đời 96, ông Đạo Cây đã trình diễn múa vũ khúc Đèn Cù gồm các ông bà Dân Bèu bỏ chạy khỏi đơn vị của mình. Màn trình diễn đó còn thiếu sót vì chỉ mời có 3 dân biểu.

Tuần này, vũ khúc Đèn Cù được tăng cường, cải tiến, ông Đạo xin trình diễn đầy đủ các vũ công của vũ khúc Đèn Cù, gồm đủ 10 dân biểu như sau :

1 — Dân biểu Nguyễn Đình Lý, trước kia là dân biểu tỉnh Khanh Hòa, nay ra tranh cử ở thị xã Cam Ranh. Cam Ranh cũng nằm trong địa phận Khanh Hòa nên coi như ông Nguyễn Đình Lý chạy chửa xa. Không hiểu đồng bào Cam Ranh có muôn bần cho một dân biểu chạy lèng hay không ? Tốt nhất đồng bào nên hỏi trước : nhiệm kỳ sau, 1975-1979 ông Nguyễn Đình Lý sẽ di chuyển tới đâu ?

2 — Dân biểu Nguyễn đặc Đận, trước ở đơn vị An Giang, nay ra tranh cử ở Phước Long. Phước Long là đơn vị cũ của cụ Nguyễn Bá Lương, nhũ danh ông Già Gật (xin đừng lộn với ông già giàn già). Cò lẽ đây là một sự trao đổi, vì bà chủ xe đò Bửu Hệp chạy đường Phước Long kỳ này đã xuống An Giang mǎn ăn, buôn trâu bán bò tại miệt Châu Đốc.

3 — Dân biểu Hoàng Thông, trước ở đơn vị Ca Mau, mǎn đất cực nam của miền Nam VN, nay tiến lên một bước, tranh cử ở Ba Xuyên. Hy vọng trong 7 kỳ tranh cử trước, ông Hoàng Thông sẽ chạy lên đến Saigon theo chương trình Bỏ Xứ của ông.

4 — Dân biểu Đặng Văn Công từ Chợ Thiện chạy lên Châu Đốc. Theo chiều hướng này thì sang nhiệm kỳ sau, ông Công sẽ đi tranh cử tại Nam Vang ! Khi đó chắc ông sẽ đổi tên lên Lòng Công cho cùng một họ với thủ tướng Lòng Non.

5 — Tỉnh Gia Định có lẽ là mǎn đất khô nhất. Bằng cờ là có tới 4 ứng cử Viên Gia Định đã bỏ làng. Đó là quý ông Khổng Trung Lưu lên Quảng Đức mǎn ăn, Lê Ninh chạy xuống Phong Dinh và Nguyễn Quang Luyện chạy lên Bình Long. Hy vọng đồng bào ba tinh xa xôi

## Sinh tử phu

### ÔNG ĐẠO CÁY

này không đọc báo không biết các thành tích của các Dân Biểu này.

6 — D.B Dương vi Long từ Châu Đốc chạy lên Phong Dinh, suối theo dòng sông Cửu Long. Theo chiều hướng đó, nhiệm kỳ sau ông Dương vi Long sẽ chạy tuốt ra biển, theo Lạc Long Quân, và nhiệm kỳ sau nữa thi DB Long sẽ tranh cử ở Ma Ni với tên Garcia Long.

7 — D.B Nguyễn Minh Đăng từ Long Khánh chạy về Gia Định kỳ trước đã trình diễn.

8 — D.B Nguyễn Văn Chi chạy rất xa từ Ban mè Thuột vô tuốt Bạc Liêu, vùng đất của Dương Văn Ba và Thạnh Phén.

9 — Kỷ lục về chạy xa có lẽ là DB Nguyễn Đại Bảng từ Huế chạy về Saigon. Nghe nói DB Bảng bỏ xứ Huế vì bị gá mái Kiều mộng Thu cõi chỗ. Nhưng có lẽ gá mái Kiều cũng hết hy vọng vì ở Huế đã có Bửu Tân, nguyên lãnh tụ Sinh viên, Bửu Tân còn trai trẻ chắc sẽ đá bại gá mái này.

10 Kỷ lục về chạy gần có lẽ là DB Lý Quý Chung, từ Chợ Lớn chạy lên Saigon. Có lẽ Lý Quý Chung muốn thực hiện triết lý chủ trương người Việt cõi đơn, vì trong Chợ Lớn ông có bà con họ hàng nhiều, cõi đơn chưa đủ.

#### Quà tặng cử tri

Kẽm điểm các trò ve vuốt cử tri, xin cõi hiến quý vị độc giả các tin tức về những vụ tặng qua của các ứng cử viên.

4. Trong hàng ngũ lý phu ứng cử chịu chỉ còn có Trần Quý Phong

ở Gia Định. Võ Văn Phát ở Chợ Lớn. Nghe nói chịu chỉ nhất là mấy ông Phong, Phát, Lân và bà Hai. Mỗi người chỉ ra khoảng 2 chục triệu. Rất xứng đáng đặc cử ! Mai mốt các tỷ phú này làm đại diện dân tộc, có khách ngoại quốc tới VN, thấy dân biểu VN toàn là tay giàu có, sẽ tin tưởng rằng nước Việt Nam và cũng phồn thịnh. Dân có giàu thì mới bần dân biếu giàu chờ ? Mẹ kiếp dân khổ rách thì ai đi bần dân biếu giàu.

#### Ủy ban chống chong..

Mùa bầu cử là mùa sôi động, nhưng ít có cuộc bầu nào sôi động như năm nay... Kể từ trước ngày các liên danh ứng cử Tổng thống ghi tên, tình hình VN đã sôi động.

Sinh viên tuyệt thực, phế binh tự thiêu, Saigon hội thảo, thuê bia tinh, tư chức đình công, vv.

Riêng về khoản chống bầu cử gian lận cũng lắm chuyện. Một trận chống bầu cử gian lận của LS Trần Ngọc Liêng là một. Thêm vào là ủy ban quốc hội chống bầu cử gian lận của nghị sĩ Vũ Văn Mẫu. LS Trần Chánh Thành cũng lập ủy ban nhân dân đặc trách theo dõi bầu cử. Cuối cùng còn NS Đặng Văn Sung đề nghị TV lập UB cứu xét các khiếu nại về gian lận bầu cử. Đó là chưa kể SV và học sinh cũng lập các phong trào chống bầu gian.

Có đến bốn, năm nhóm chống bầu cử gian lận. Như vậy kết quả tất yếu là khi bầu cử xong, các nhóm trên sẽ chống lẫn nhau. Khi đó ông Đạo sẽ lập một UB chống các UB chống bầu cử gian lận, theo châm ngôn «càng chống nhiêu càng tốt».

Ngoài các UB bắn xé, lại thêm nước bạn HK hiện nay cũng có nhiều phái đoàn sang quan sát, và kiểm soát bầu cử. Ông Đạo rất nghi ngờ giá trị của mấy phái đoàn Mỹ này. Năm 1967 ông cựu đại sứ Cabot Lodge cũng hưởng dẫn một phái đoàn Mỹ sang VN theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống. Khi bầu xong, phong trào chống bầu cử gian lận cũng nổi lên mấy tháng liền gồm đủ mục đích : biếu tinh, tuyệt thực, lựu đạn cay, giày kẽm gai v.v. mà

ông Lodge thì ra về thời hàn hoan, và các vị đặc cử vẫn cứ ngồi yên chẳng ai lay nỗi.

Vì vậy ông Đạo nhất định chống các phái đoàn Mỹ sang đây coi thường bầu cử. Thứ nhất vì nó là một trò hề, chẳng có tác dụng mẹ nào hết. Đỗ anh Mão mũi lõi nào dám xờ rờ bước tới một thôn ấp xa xôi để coi các màn tráo thùng phiếu đã xảy ra đời... cố TT Ngô Đình Diệm !

Còn lý do thứ hai nữa. Nếu các dân anh Mỹ Mão mà thành công trong việc giúp chúng ta chống bầu cử gian lận thì nước ta sẽ loạn to. Theo tiêu chuẩn Mỹ Mão thì ở nước HK không hề có chuyện bầu cử gian lận. Ở đại quốc chỉ có các vụ ám sát thôi. Thí dụ TT John F. Kennedy, bị ám sát năm 1963, rồi chuẩn ứng cử viên TT Robert Kennedy bị ám sát năm 1968. Mẹ kiếp, dân ta chờ mà nghe theo lời mấy anh Mão xúi dại, bãi bỏ truyền thống bầu cử gian lận, Mỹ hóa các cuộc bầu cử thì thế nào các vụ ám sát ứng cử viên cũng sẽ xảy ra.

Vì vậy ông Đạo Cây lại thành lập thêm Ủy ban chống Ủy ban Mỹ chống bầu cử gian lận !



#### Tịch thu

Kinh thưa quý vị độc giả, mẹ kiếp, hai số báo Đời 95 và 96 đều bị tịch thu. Khá quá, khá thấy mẹ. Bần đạo thấy hai số báo đều bị tịch thu thì trong lòng rất là cảm động. Thưa, rất là cảm động.

Bần đạo bần với tòa soạn rằng: chúng ta phải đậm cho cái anh Tịch Thủ này một búa mới được. Cái mốc gì mà tịch thu anh em liên miên vậy ?

Đầu Gối vội vã ngăn cản : Chờ chờ !

Lý do được Đầu Gối long trọng nêu ra như sau này : Tuần báo Đời chúng ta đã có tội với chế độ, vì chúng ta cứ đậm các cột trụ của chế độ, từ ông Cảnh cáo đến ông Phố,

từ lập pháp đến tư pháp. Dù có đậm lên đậm xuống, chúng ta cũng phải bảo vệ chế độ dân chủ của miền Nam Việt Nam, vì chế độ dân chủ là hy vọng duy nhất của miền Nam này !

Đầu Gối nói xong bỏ đi, anh em đều ngạc nhiên. Ủa, thi bảo vệ chế độ dân chủ ! Nhưng ăn nhậu gì đến Sở Tịch Thủ ?

Riêng có Uyên Thảo, là tác giả một trong hai bài khen số 96 bị tịch thu gặt gù có vẻ hiểu. Cả làng xúi lại xin Uyên Thảo giải thích.

Uyên Thảo nói nhỏ : «Tịch Thủ là nền tảng của chế độ dân chủ. Bản kịch tịch Thủ là vi hiến, là phản bội chế độ, là tiếp tay với cộng sản, là xâm phạm an ninh quốc gia, là đâm sau lưng chiến sĩ, là v.v...»

#### THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

### NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang già truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại. Của người giòng họ. Cũng được kể nghiệp phát triển tại các quốc gia cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Xứ Sở (VN). Dồi dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ trụ», khí thiêng Sông Núi (VN). Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực, gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc. Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» già truyền đặc biệt của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM DƯƠNG LÝ, đông phương linh động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh (của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh) (Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tô Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965 (KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh đau răng. Bồ sinh lực răng. Già chưa rụng răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự Quê Hương (VN), Phụng hưng kinh tế Xứ sở — Phụng vụ đồng bào Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC : NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rạch Cát, Quęo (cua), Hậu Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu Phú Lâm Choion. Thuốc Cao Số 555 Nước 355 sấp lên...

# CÁNH HOA CHÙM GỎI

Nguyên tác  
«THỔ TY HOA»  
của QUỲNH DAO

bản Việt văn  
LIÊU QUỐC NHĨ



Thái độ ngao mạn tàn nhẫn của Khởi Khởi  
khiến tôi giận dữ, đứng thẳng người lên, không  
thể đè nén được cơn giận trong lòng trào ra, cảm  
giác bị sỉ nhục làm tôi cứng cỏi :

Mẹ tôi dạy tôi nhiều thứ lầm chừ, nhất là  
phải thương người, phải làm cách nào để làm  
người. Mẹ tôi nói: Con đừng bao giờ chè cười người  
vì như thế người ta sẽ chửi vào mặt con, nếu con  
thành thật đối đãi với người ta, thì chẳng bao  
giờ người ta oán con cả. Nhưng lúc nào con cũng  
phải biết rõ con người, vì có một hạng người không có  
trái tim, họ không biết phân biệt thế nào là sự dứa  
bỗn và thế nào là sự thành thật.

Cô ta uốn ngực về phía trước, trừng mắt nhìn  
tôi một lúc lâu, nói :

— Chị quá có người mẹ tốt, bà ta đã cho chị  
biết là có một giống người không có trái tim dùng  
oán để bảo đức phả khống? Tôi nghĩ là không có  
một người họ La nào trong nhà này lại không tốt  
với chị cả.

Tôi đó bừng cả mặt nhìn ả. Tôi biết câu nói của  
ả như thế còn nhẹ lắm, ả có quyền nói thêm những  
câu nặng nề khác nữa mà? Thái độ của Khởi Khởi  
như nói thẳng với tôi — «Nay Mẫn Úc My, mày đừng  
quên rằng mày là đứa bé mồ côi mà nhà họ La này  
đã cho ở đâu!»

Những giọt nước mắt đong trên mi, quay đầu  
lại tôi chạy ra cửa, vì chạy qua nhanh tôi đã va vào

thân một người, chồng vở trên tay bắn rơi cà xuống  
đất, nắm lấy tôi :

— Ô, Úc My, lại cũng cô, cô làm gì chạy nhanh  
thế?... Rồi như ngạc nhiên: — Làm sao thế hở...?

Tôi đưa tay quét mắt, biết rằng nếu muốn khóc  
chỉ nên đợi lúc trời về phòng đã, tôi đứng vững  
người lên giọng cười nói :

— Không, không có gì hết.

Hắn chăm chú nhìn tôi, đôi mắt tò mò dò  
hỏi, một lúc gục gật đầu hắn nhỏ nhẹ nói:

— Hãy khoan, đợi tôi hỏi rõ ràng xem tại sao?  
Tôi lắc đầu trước đôi mắt xúc động.

— Không, không có chuyện gì hết.

Nói xong, tôi cúi xuống lượm những quyền vở  
lên, hắn cũng cúi xuống phu, những quyền vở đã  
lượm tất, tôi thấy một mảnh vật rót ra từ một quyền  
sách đó là món mà tôi đã nhìn thấy trong phòng  
con bé lúc nãy — một cánh hoa ép màu xanh,

— Cái này là cái gì vậy?

Hắn có vẻ hơi bất mãn — ò đó là của Khởi  
Khởi, lúc nào cô cũng ép hoa trong vở, tôi cũng  
không biết là hoa gì! Nói xong, hắn tiếp mảnh hoa  
từ tay tôi bóp nát, vo tròn lại sáp sửa vứt đi. Tôi  
lặng người, mồm lải nhài những câu thơ ban nãy  
của Khởi Khởi:

— Đứng bóp nát những cánh hoa này.

Anh có biết nó mang tâm sự gì trong ấy chăng?  
Đứng vứt đi những cánh hoa xanh nhạt  
Vì anh phải biết nó vẫn có tim.  
Cũng đừng bảo rằng chúng ta chưa hề biết nó  
Vì nó mang tên. «Đứng quên tú.»

— Ô, Úc My cô đang đọc cái gì đó? Hắn hỏi,  
đoạn nhìn tôi dò xét. Có lẽ việc học đã làm cô mệt  
nỗi lâm không? Cô cũng nên nghỉ ngơi một chút  
để chiều thứ bảy này tôi mời cô xem hát bóng,  
xong chúng ta sẽ bắt phở. Tôi lúc nào cũng muốn...  
Hai hổn thành khẩn nhìn tôi:

— Muốn mua tặng cô vài bộ áo quần, Úc My.  
cô có nghĩ ngờ sự thành thật của tôi chăng?

Tôi nhìn hắn. Tôi làm sao nghĩ ngờ hắn được?  
Bộ mắt hắn quá thành khẩn, lời nói lại ôn tồn thanh  
nghệ. Những giọt nước mắt tràn ra mi, tất cả cảnh  
vật chung quanh như mờ hắn. Hắn kinh ngạc:

— Ô, Úc My, tôi đã làm cho cô buồn chăng?

— Không phải vậy, Trung Đan. Tôi nói, vẫn  
không quên nhìn hắn — Tại sao anh lại quá tốt với  
tôi như vậy? Ai cũng — Tôi bỗng ngưng bật.

Hắn nghi ngờ: thế ai đã hiếp đáp cô?

— Không, không một ai cả.

Hắn lại đăm đăm nhìn tôi:

— Vậy tôi cười lên đi chứ, Úc My. Tôi biết cô  
không phải là đứa con gái da sầu, da cảm, đúng  
không? Hãy nghe tôi nói Úc My, cô không phải là  
người cô độc, hắn lại nhìn tôi cười — Cuộc đời tôi  
với cô giống hệt nhau, nhưng tôi không bao giờ để  
cho cô buồn lần át tôi cả.

Tôi gật đầu bước về phòng. Tôi sẽ không bao  
giờ buồn nữa, thật vậy, vì tim tôi đang hát một bản  
nhạc vui.

oo

6

Chuỗi ngày dài trôi nhanh.

Một buổi chiều, mưa to đầu hè đuổi xua đi bao  
nhieu nóng bức, chiếc mống trời chèn ngang trên  
rặng cây, dáng chiều tiếp nối theo sau làm nhuộm  
đỏ cả mái nhà xám, rừng cây, đồng cỏ và cả bầu  
trời. Cảnh hoàng hôn thật đẹp với những trận gió  
đêm tươi mát khiến mọi người sảng khoái.

Bước ra khỏi phòng, chạy bay xuống thang lầu,  
miệng tôi không quên lầm nhầm bài học:

— «Thiên Tương giáng đại nhậm dù tư nhân giả,  
lai tiên khẽ kỳ tâm chí, lao kỳ cơ cốt.

Không phản kỷ thân, hành, phát loạn kỷ sở vi,  
sự... Bỗng có tiếng người đọc tiếp:

— «Đông tâm nhẫn tánh, tăng ích kỷ sở bất năng.

Tôi ngang đầu nhìn, thì ra là Hạo Hạo, hắn  
đang đứng lì lưng vào lan can ở cuối thang lầu, hai  
tay tựa cầm đặt trên cây chênh, mím mịu cười vuông  
vết về tinh nghịch nhìn tôi.

— Úc My, bộ cô muốn làm con mèo sách nữa sao?  
Tôi cười nói:

— Anh Trung Đan là một ông thầy dữ lắm, anh  
biết không?

Nữ cười trên môi hắn có vẻ hơi biến đi một lúc  
xong lại cười xòa, hai tay vòng ngang ngực, hắn  
nhìn tôi thăm dò:

— Thế có lẽ cô với Khởi Khởi hai người đều  
nè nang Trung Đan lắm à? Theo tôi nghĩ thì cô hãy  
còn trẻ phải có một chút sinh khí chờ tối ngày cõ  
rúc mãi trong sách vở thì không có vẻ gì là bình  
thường cả, bản tính cô lại thuộc vào loại hồn nhiên  
và vui nhộn, chờ nào phải mợ sách đâu. Phải không?

— Sao anh biết? Tôi hắt hàm hỏi.

— Nhìn dáng đi của cô là biết chờ gì, đi không  
ra đi, chạy cũng không ra chạy, lúc nào cũng như  
muốn đâm sầm vào người khác.

— Hú! Tôi nai hắn, đoạn ngồi ngay xuống  
thang lầu, tay chống cằm giận lẫy — Phải, mẹ tôi  
cũng thường nói lại tôi đi đứng không vững vàng  
nên không thể nào trở thành cô tiểu thư trang nghiêm  
đài các được?

Nữ cười trên môi hắn càng tăng thêm vẻ diễu  
cợt:

— Tiểu thư đài các ư? Hắn lại nháy nháy đôi  
mắt — Không, tôi biết nơi cô xuất thân. Không  
phải là một gia đình giàu có, vì vậy ngay cả dáng  
diệu cử chỉ của cô cũng không có vẻ gì là quý phái  
cả. Cứ với Khởi Khởi hai người lớn lên giữa hai  
hàng cảnh khác biệt với nhau, mặc dù nó có vẻ  
trang nghiêm, quý phái hơn cô, nhưng đổi lại cô  
hồn nhiên và dễ dãi hơn nó. Đối với tôi, cô biết  
giữa hai người tôi thích ai hơn không?

Tôi thở dài — Cố lẽ chị ấy dễ thương hơn, tôi  
cũng muốn bắt chước cách đi đứng dịu dàng, hành  
động cho trang nhã, ưng mì... Tôi lắc đầu —  
Có lẽ lại Khởi Khởi cao quý hơn tôi nhiều, nhất là  
trên phương diện thể chất...

— Cô nghĩ là Khởi Khởi dễ thương lắm à?...  
Hắn hỏi tôi — Cô có biết rằng nó còn thiếu một  
món mà con người cần phải có hay không?

— Thiếu cái gì?

— Thiếu sự hồn nhiên. Nay Úc My, cô nên là cô mà  
đừng bao giờ bắt chước nó! Đoạn ngâm nghĩa lấp  
tôi một lúc, hắn nói: Úc My cũng đẹp cũng dễ thương  
lắm chứ. Tôi thích vẻ ngọt ngào và tự nhiên của cô.  
Ngưng một chập rồi hắn lại cười bảo — Khởi Khởi  
hở nào tôi giờ chưa hề dám ngó bết xuống thang  
lầu như cô bao giờ!

Vừa nghe hắn nói, tôi đánh thót ra cái vội  
đứng dậy, hắn lại cười lớn:

— Bộ ở ván cầu thang có định hở cô? May là có  
lửa? Cô làm gì mà như là bị đốt không bằng!

Tôi trừng, mắt nhìn hắn, miệng chửi chéo:

— Việc chọc phá người khác làm anh vui lầm sao  
mà anh cứ mãi chọc người thế?

Hắn cảng cười to:

— Đúng vậy, nhưng đừng có lo, để từ từ tôi dạy  
cô cái thú chọc người nhé!

Tôi không vui thú nỗi!

— Nhất định cô sẽ vui mà tôi biết, vì tôi với cô  
cùng một loại với nhau.

Tôi quắc mắt nhìn hắn. Đôi mắt to đen tinh  
quái trên gương mặt sáng, mái tóc tuy chải xong  
vẫn lòe xòa trên trán, chiếc mũi hỉnh lên, theo  
sách tướng thì những con người có gương mặt này  
thường là những con người có quyền柄 trong tay.  
Đôi môi mỏng với nữ cười tinh quái — đó là một  
nụ cười dễ ghét khiến người mất cảm tình. Tôi  
bước xuống thang lầu đi về phía cửa, mở cánh cửa  
kiêng ăn thông ra vườn hoa. Bên ngoài, trên bực  
thềm ciment một đôi giày trượt tuyet đê nằm đấy. Tôi  
quay đầu lại nhìn hắn, bộ quần áo thể thao bó sát  
một thân thể khoẻ mạnh, chứng tỏ hắn vừa mới trượt  
tuyet xong. Hắn bước đến gần tôi, rồi nháy đôi giày

— Cô thích thể thao không?

— Thích chứ! Tôi đáp.

— Biết bei không?

— Tôi gật đầu.

— Thể chủ nhật tới, tôi mời cô đến hồ Bich  
Đầm bơi nhé? Hắn nói, đoạn bước xuống thềm:

— Cô biết trượt băng không?

Tôi lắc đầu.

— Xuống đây, tôi dạy cho, học một lúc là biết  
ngay!

Môn trượt băng như có một cái gì hấp dẫn, lôi  
cuốn, tôi cuồng không lại ý thích.

Đã từ lâu rồi tôi đã hăng ước ao học cách trượt  
băng nhưng không có cơ hội. Khoảng sân ciment  
bên dưới bực thềm không rộng lắm, lại vì vừa mưa  
xong nên những vết bùn ẩm vẫn còn chưa khô. Hạo  
Hạo cầm lấy chiếc giầy nhìn tôi:

— Ngồi xuống deo vào chân đi!

Tôi do dự một lúc, rồi cũng ngồi đại xuống  
thềm, đôi mắt hắn nhìn như vương vãi một sự thích  
thú, tôi biết hắn đang cười việc tôi vừa nhảy nhõm  
ở cầu thang thì nay lại ngồi xuống bực thềm, nhưng  
mà mặc hắn, việc học trượt băng làm tôi thích thú  
hơn là để ý đến hắn.

Hạo Hạo cúi người xuống, phụ tôi cột chặt  
chiếc giầy vào chân.

— Bây giờ nhé, thử đi một chân trước xem sao,  
đừng ham đi quá nhanh. Đứng dậy xem nào!

Hắn ra lệnh, tôi đứng lên thử. Trọng tâm của  
con người tôi hình như đã đi đâu mất, tôi ngã tới  
ngã lui, rồi vàng dung chiếc chân còn lại giữ vững  
thân thể, nhiều lúc đi thử đều không được, lúc nào  
cũng muộn trượt té cả. Hắn đứng bên cạnh khoanh  
tay nhìn một lúc, đoạn duỗi tay đến bên thềm, bực  
dọc:

— Tôi thấy cô ngu oí là ngu! Ngồi xuống coi, có  
bấy nhiêu mà học cũng chẳng nên thận, tôi chỉ cần  
dùng cách cứng rắn để dạy cô thôi,

Vừa nói hắn vừa lấy thêm một chiếc giày cùn  
lại mang vào chân tôi, rồi lại cười:

— Bây giờ thì không còn tựa vào đâu được nữa,  
Đứng dậy đi cho cần thận xem!

— Đứng nói giỗ tôi không thích bị té chút nǎo  
cả! Tôi đáp.

— Vậy thì cô phải ráng giữ sao cho đứng té mỏi  
hay chứ! Hắn nói xong không đợi tôi phát biểu ý  
kiến gì cả, nắm lấy hai tay, lôi tôi đứng dậy. Tôi  
hốt hoảng hét to, tay vẫn nắm chặt lấy hắn. Bốn  
cái bánh xe bên dưới chân vừa chạm đất là như  
mắc kẹt không lăn không được. Thân Lành tôi ngã về  
phía trước, trong khi đôi chân lại chạy toạc về sau,  
khiến tôi hốt hoảng ôm chặt lấp tay hắn, miệng hé:

— Làm cái gi kỳ vậy? Anh muốn phá tôi hả?  
Ôi, ôi... Không được đâu, té bây giờ... á á...

— Không được té cho coi...

Tôi la lớn như thế, mà hắn như già điếc không  
thêm để ý đến, lại còn cố gắng kéo tay tôi ra. Rút  
được tay về, hắn nép sang một bên, trong khi tôi  
bị mất điêm tura, giống như đầu tàu xe hỏa bị đứt  
thắng, trượt tới trượt lui trên sân. Hắn đứng bên  
sân, vòng tay trước ngực hé to:

— Giảm bớt tốc lực một chút! Đè trọng tâm ra  
sau một chút, rồi! Nếu hai chân chạy theo hai ngà  
phải rút bớt một chân lại...

Có lẽ chỉ có trời mới biết tôi phải làm thế nào  
để giảm bớt tốc độ, phải để trọng tâm ra sau một  
chút là như thế nào? Chỉ biết bản năng sợ té đã  
khiến tôi phải tìm đủ cách để giữ thẳng bằng cho  
cơ thể, trong lúc đôi tay quo quào lung tung trên  
không (thật tội nghiệp cho đôi tay tôi lúc đó biết  
chứng nào, vì có lẽ hắn cũng muốn giúp tôi lâm  
trong việc chế ngự đôi chân không cón nghe tôi chỉ  
giúp ích được gì). Tôi nghe tiếng Hạo Hạo hét to:

— Úc My, chú ý coi chừng lọt ra khỏi nền ciment.  
Xử dụng ngay hai bánh xe đầu mũi giày, chân trái  
gió cao lên o Úc my, chú ý, ôi trời...

Sau tiếng la của hắn, tôi — chiếc đầu xe hỏa đứt  
thắng — Đâm thẳng ra khỏi nền ciment lọt ngay vào  
vũng đất bùn chưa khô của cơn mưa ban chiều đe  
lai! Tại sao chui vào đâu không chui mà chui sang  
hướng này? Sau tiếng «trời» của Hạo Hạo là tôi không  
còn biết gì nữa, chỉ nghe một tiếng «lốm!». Tôi  
đã thấy mình đang ngồi trong vũng nước, hai cánh  
tay chống sáu xuống bùn dơ, chỉ có đôi chân mang  
giày là lú khỏi mặt nước.

Hạo Hạo bước đến, khom người xuống nhìn tôi  
đôi chân mày nhường cao (có lẽ lúc ấy đôi mày tôi  
cũng thế). Đôi mắt hắn mở rộng như tôi, chúng tôi  
cứ thế nhìn nhau một lúc rồi bỗng hắn phá lèn  
cười lớn, cười ngọt ngào, tôi nghĩ rằng có lẽ hắn  
đang cố gắng gom góp tất cả nụ cười trong đôi  
händera cười ngay một lần cho thỏa thích. Tiếng

cười của hắn chưa dứt. Tôi tôi thấy có bóng người  
chạy về phía chúng tôi. Tôi ngẩng đầu lên, trời ơi!  
Giáo sư La Nghị! Ông ta khom người xuống  
nhìn tôi. Thân hình to lớn của ông như cái núi che  
khuất cả mặt trời ở trước mặt. Tia mắt long lanh  
tự trong đám rêu râu tóc rối kia chiếu vào người  
tôi, cái nhìn như lật lùng, rồi như không tin rằng  
điều nhỏ nhỉ thấy là đúng, ông đưa tay lên dụi  
lý mắt, xong lại mở lớn ra nhìn tôi một lần nữa.  
Nhìn từ đầu đến chân, miệng lại lần bầm một  
tràng dài câu gì nghe không rõ. Một lúc sau, ông  
hậm hực.

— Hừ, Úc My. Tôi nghĩ rằng việc em ngồi ở  
trong vũng bùn như thế này không hay chút nào cả!

— Vâng ạ. Tôi gật đầu, miệng lại phải: Vâng tôi  
thấy không thích ngồi đây chút nào hết.

Giao sư lại nhíu mày, lắc đầu. Tôi cũng thấy nó  
không đẹp.

— Vâng không đẹp thật. Tôi lại gật đầu.

— Được rồi! Ông ta đầm đằm nhìn tôi — Thế em  
ngồi trong đó làm gì thế?

— Ô! Tôi... Đôi mắt mở to, tôi không biết nói  
sao bây giờ, chỉ biết đưa đôi chân có mang giày  
trượt băng lên nói: Tại như thế này nè, nếu dưới  
đôi giày của giáo sư cũng có mang mấy chiếc bánh  
xe như thế này thì ngồi ngài vào nơi đây rất dễ dàng ạ.

Đôi mày trên trán ông càng nhíu lại, trưng mắt  
nhìn đôi giày hẳng mấy giây đồng hồ sau đó ông gật  
đầu như hiểu được lý do. Đưa tay lên vuốt lấy mũi,  
Giao sư vẫn nhẫn nại.

— Thế bây giờ em muốn ngồi trong ấy đến bao  
giờ?

— Ô! Tôi le lưỡi liếm mép — Tôi không thích  
ngồi một giây nào cả. Nếu giáo sư chịu giúp, kéo  
em ra khỏi nơi này,

Tôi cố gắng rút cánh tay từ vũng bùn ra, cố nhiên  
là bùn trên tay vẫn còn rất «đẹp» ông GS Nghị chăm  
chăm nhìn vào cánh tay tôi có lẽ ô sẽ phải hối hận nếu  
phụ giúp tôi, nhưng sau đó ông ta vẫn kéo tôi ra  
ngoài, vừa nắm lấy bàn tay tôi (ô trời ơi!) Cánh  
tay sao mạnh và to đỗi sợ! Ông kéo mạnh, thân  
hình tôi được nhắc bỗng lên, nước từ trong robe  
cuộn tuôn xuồng như mưa. Vì ông nắm quá chặt  
nên tôi thấy đau tay ôi là đau. Khi ra khỏi vũng  
nước, tôi mới thấy được việc không ổn, vì khi theo  
thoi quen vừa đặt chân xuống đất để giữ thẳng  
bằng cho cơ thể, tôi mới phát giác thấy đôi giày  
trượt băng vẫn còn trên chân và những chiếc bánh  
xe lại bắt đầu lăn nhì dien, tôi không thể chế ngự  
được ngã người về phía trước như một mũi tên,  
bắn đi chỉ nghe tiếng của giáo sư La Nghị hét ầm ĩ:

— A a... Lại làm cái trò quỷ gì nữa đây?

Trong khi tiếng cười của Hạo Hạo bên cạnh lại  
đồn tan. Tôi bắt cần để mặc cho hai cha con họ  
cứ thế nhìn nhau một lúc rồi bỗng hản phá lèn  
cười lớn, cười ngọt ngào, tôi nghĩ rằng có lẽ hắn  
đang cố gắng gom góp tất cả nụ cười trong đôi  
händera cười ngay một lần cho thỏa thích. Tiếng

thì có người mở cửa phòng ăn bước ra, vội vã  
bước xuống bực thềm, thì tôi như bị hoa cát mát vì  
thân hình đang đập về phía đó, tôi hét:

— Chú ý! Coi chừng tôi đâm tới!

Vừa dứt câu, thì cảm to một tiếng, tôi đã ngã  
người vào lòng hắn, có lẽ ngoài ý muốn hắn giữ  
lấy tôi, định thần kỹ thì ra là Từ trung Đan. Sự  
đau đớn do việc va chạm làm hắn nhăn nhó, một  
tay giữ lấy vai tôi, hắn hỏi:

— Úc My, cô làm gì mà như hỏa tiễn bay thế  
này?

Nương theo thế, tôi ngồi xuống bực thềm, việc  
đầu tiên là tháo đôi giày ăn hại ra. Hạo Hạo  
đã nín cười hẳn bước đến cạnh, cúi xuống nhìn  
tôi với đôi mắt tinh quái đáng ghét! Tôi quá giận  
liệng thẳng đôi giày vào người hắn nói:

— Chắc anh sung sướng lắm phải không? Tôi  
biết mà, anh chỉ vui khi chọc phá được tôi mà thôi!

Hắn vẫn nhìn tôi, nét cười dần dần tan biến,  
cúi mình xuống lướm đôi giày trượt băng trên tay,  
hắn nói như không nghe thấy:

— Úc My, cô đã tìm thấy được những bí quyết  
để trượt băng rồi, từ đây mỗi ngày chỉ cần tập vài  
phút là cô có thể vững vàng hơn cả những người  
biết đi lâu nữa là khác. Lắng lặng một lúc hắn lại  
nói — Ráng thông minh một chút Úc My nhé, đừng  
cố khù khù khờ khờ như chó cắn tiên ông Lữ  
Động Tân!

(CÒN TIẾP)

## PHONG NGÚA

Ghé chốc, lở lói, gài túi dây ăn len túi đó  
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết  
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN  
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa — Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lãm — CHOLOV — KNBYT số 3 — 9.5.63

# ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

## SÁCH

### NHƯ CÁNH CHIM BAY Truyện dài của VÕ HỒNG

Có lẽ vì hoàn cảnh chính trị, tại miền Nam vĩ tuyến 17 chúng ta có ít tiêu thuyết viết về giai đoạn Cách Mạng 1945.

Hồi ký của Nguyễn mạnh Côn, (Đem tâm tình viết lịch sử) tiêu thuyết của Nguyễn Đức Quỳnh (Ha nội kiếp trước) v.v.. có viết về giai đoạn lịch sử quanh năm 1945, nhưng các nhân vật chính là dân thành thị, người Hà nội, Nhất Linh có viết về giai đoạn đó, với những nhân vật tham gia vào các hoạt động chính trị.

Hầu hết các tác giả của ta, khi viết về quãng 1945, ít ai tránh được ý định biện minh cho 1 thái độ chính trị, hay ít nhất là phân tích các thái độ đó. Nhà văn luôn luôn bị nhà chính trị làm quắn chằn,

Nhà văn cũng không tránh được cái tham vọng trở thành nhà viết sử?

Ít người đóng đúng vai trò của một tiêu thuyết gia thực sự. Dù lịch sử còn nóng hổi đó, mà vẫn bị lọc qua những măt kính trùu tượng, phân tích, phân đoán.

Võ Hồng, trong «Như cánh chim bay», tránh được khuynh hướng trùu tượng hóa đời sống 1945, nhưng lại rơi vào sự tham lam muôn vè một bức bích họa với quá nhiều chi tiết tì mỉ về đời sống những con người của thời cách mạng đó.

Với một bức bích họa lớn lao với rất nhiều chi tiết tì mỉ nếu các chi tiết đó đều là các nét vẽ linh động, sắc sảo, thì người ta có thể không thỏa mãn về toàn diện bức tranh, cũng thỏa mãn về các chi tiết từng góc mội. Nhưng nét vẽ của Võ Hồng cũng chưa đạt được tới vẻ linh động sắc sảo cẩn thiết.

Đó là những điều tôi rất tiếc khi đọc xong Như Cánh Chim Bay của Võ Hồng.

Khung cảnh trong Như Cánh Chim Bay là cảnh quen thuộc trong nhiều tác phẩm của Võ Hồng: Tỉnh Tuy Hòa, miền quê hương nghèo nàn này đối với Võ Hồng cũng giống như sông DON êm đềm đối với Milkail Cholokov.

Với tham vọng diễn tả những người dân quê Tuy Hòa bùng tỉnh trong ngọn gió Cách mạng 45, tác giả đã thành công khi muốn trung ra rất nhiều chi tiết trung trực và diễn hình.

Cách Mạng 45 đã làm thay đổi toàn diện con người và cảnh vật.

Người dân vui thay đổi. Trước

bết là những ý niệm về một đời sống mới rồi đến những danh từ mới, để ra những con người mới.

Những chi tiết về cuộc vận động đời sống mới đó được Võ Hồng kể lại. Từ việc bài trừ mê tín dị đoan phu phá các pho tượng ở nhà ông thày cúng, công việc truyền bá chữ Quốc ngữ, việc tiêu thổ kháng chiến, các cuộc tấn công, việc huấn luyện quân sự của dân quân, một buổi lễ xung phong nhập ngũ, cho tới một đám cưới, đời sống mới v.v.

Võ Hồng có tài ghi nhận tì mỉ tất cả các trạng thái của đời sống nhân dân trong cơn lốc cách mạng. Những người đã sống qua giai đoạn lịch sử đó, đọc cuốn tiểu thuyết của Võ Hồng, nhớ lại được cả một khung cảnh của cuộc biến chuyển vĩ đại trong dân tộc. Tác giả giúp người ta ôn lại quá khứ, và người đọc có thể muốn tìm tác giả để vừa uống trà vừa hồi tưởng và kể lè những mẩu chuyện lý thú hơn 25 năm về trước.

Trong gần 400 trang sách, mà số nhân vật nhiều đến nỗi ta không thể nhớ hết sau khi đọc một hai lần. Có lẽ tác giả cũng vậy, vì có nhân vật tên là Nương ở đoạn trước (trang 120 đến 134) sau đã đổi tên thành Phương (từ trang 238 trở đi) mà người đọc không rõ tại sao.

Đó là những điều tôi rất tiếc khi đọc xong Như Cánh Chim Bay của Võ Hồng.

Tuy rất nhiều nhân vật Võ Hồng vẫn cố kẽ lè rõ về tiêu sử tung người, kể cả những nhân vật thứ yếu, Ông ba Vạn Lợi, Huỳnh Bộ, Tham Huy, Phán Liễn, Hương Năm Dồn, cho đến Cự, Tịch v.v.., mỗi người xuất hiện với một tiêu sử kèm theo. Điều này càng tố rõ tham vọng tác giả muốn ôm đòn một mảng lao các nhân vật, sự kiện v.v.

Người được mô tả như vậy mà các sự việc cũng được mô tả như vậy. Võ Hồng đã nói về cái ba lô, cái ruột nghè (ngoài Bắc gọi là ruột tượng) cho đến cách trồng khoai bồ, cách nấm cơm v.v.. một cách chi ly, cũng như các phong tục ngày thầy cúng hát bài, ăn xin, cảnh chửi nhau v.v.

Võ Hồng như một người đi ngược lại quá khứ, nhạt nhạnh, sưu tập các hình ảnh cũ, và ông đã tham lam muốn ôm lấy tất cả, thu lượm tất cả một cách vội vã, hấp tấp.

Cũng vì vậy tuy nhân vật được nhắc nhiều nhất trong chuyện là Luân, và Quỳnh nhưng họ không phải là nhân vật chính.

Có thể nói nhân vật chính của tác giả là cuộc cách mạng..

Những người như chị Tha, hát sai nhưng hàng hái làm cán bộ tuyên truyền «Cách mạng cần những bàn tay không biết run» — trang 48) những người như Tri, được cách mạng đánh thức những khả năng vẫn yên ngủ (trang 223)...

Tất cả những con người bắt gốc rễ, ra khỏi cuộc sống cũ của họ và lao mình vào cuộc sống mới. Đó là nhân vật chính của Võ Hồng. Với những nhân vật đó, ông cố thu gọn vào 400 trang sách nhỏ, nên đã không nắm được trọn vẹn nhưng cũng cố gắng cho chúng ta các mẩu tiêu biếu về họ. V.H đã thành công với tư cách một người viết ký sự thời 45, nhiều đoạn ký sự ngắn. Nhưng viết tiểu thuyết thì ông đã không thành công.

Đỗ QUÝ TOÀN

## KINH TẾ

### Nhu yếu phẩm tăng hay không tăng?

Gần đây trên các nhật báo thấy đăng tải các tin cho rằng Bộ Kinh tế sẽ tăng giá một số nhu yếu phẩm như gạo Mỹ, đường sữa, xăng, nhớt và xi măng làm cho dư luận xôn xao. Phóng viên Đời liền đánh một vòng thăm giang sơn ông Tống Ngọc để tìm xem sự thật đúng hay sai.

Khi đến tiếp xúc với giới chức có thẩm quyền ở đây phóng viên Đời được cho biết là các tin trên hoàn toàn thất thiệt có thể là tin do bọn gian thương trung gian tung ra để lũng đoạn thị trường và thủ lợi. Nhân vật này cho biết là số lượng tồn kho của các nhu yếu phẩm kể trên rất dồi dào.

Về gạo, vấn đề tiếp theo hiện nay vẫn điều hòa trên toàn quốc. Số tồn kho Quân khu I là 20.000 tấn, Quân khu II là 26.000 tấn và Saigon 70.000 tấn. Số lượng gạo chuyên chở ra miền Trung vẫn với mục

độ từ 20.000 tấn trong mỗi tháng. Viên chức trên cũng cho biết là đường cáp cũng rất dồi dào. Số tồn kho đường cáp trắng 46.420 tấn và đường bồi 24.855 tấn. Trong tháng 8 và tháng 9 sẽ có 33.237 tấn đường trắng và 76.884 tấn đường bồi do các tàu ngoại quốc chở đến. Với số lượng đường này sẽ dư thừa để thỏa mãn nhu cầu toàn quốc.

Riêng về phần sữa thì ngoài số sữa sẵn xuất hàng tháng của công ty Foremost là 170.000 thùng còn có 60.000 thùng sữa thuộc chương trình ngoại tệ sở hữu sẽ cập bến vào đầu tháng 9 này. Số sữa đang tồn kho là 32.275 thùng và đang bốc dỡ 46.200 thùng nữa, tại các thương cảng.

Đối với xi măng, hiện nay việc cung cấp vẫn điều hòa với 160.000 tấn tồn kho, và ngày 11/8 này, Bộ kinh tế sẽ cho đấu thầu 220.000 tấn xi măng. Số xi măng này sẽ đến Việt Nam vào tháng 9 tới. Ngoài ra nhà máy xi măng Hà Tiên cũng sản xuất được 20.000 tấn mỗi năm. Về bột thì viên chức này cũng cho

hay hiệu có 35.469 tấn bột đang tồn kho. Số bột mì do nhà sản xuất nội địa tồn trữ là 72.629 tấn. với số lượng này có thể thỏa mãn nhu cầu toàn quốc đến tháng 4 năm 1972, viên chức này cho hay Bộ kinh tế ra thông cáo yêu cầu đồng bào đề cao cảnh giác để tránh sự lợi dụng của bọn gian thương.

Cũng nhằm thỏa mãn nhu cầu của các nhu yếu phẩm Bộ kinh tế còn có những quyết định mới. Như việc cho giải tỏa bột mì và sữa ban tự do như trường hợp đường cáp. Công ty đường và nhà máy xi măng Hà Tiên sẽ đảm nhận công việc thiết lập các kho au toàn trên toàn quốc để sẵn sàng cung ứng cho thị trường tiêu thụ. Viên chức này cũng nhấn mạnh thêm là với số lượng tồn trữ dồi dào như thế và những biện pháp thích ứng của Bộ kinh tế thì không có lý do gì hàng hóa bị khan hiếm cả. Nếu có chỉ là sự khan hiếm giả tạo của bọn gian thương mà thôi.

UYÊN LONG

## BẦU CỬ

### Trận Wrestling tranh dấu hiệu!

Điều 28 luật bầu cử có ghi rõ : «...Dấu hiệu riêng không được giống nhau dù nhiều hay ít. Ứng cử viên đưa sau phải thay dấu hiệu khác...» Chính đoạn văn ghi trên đã gây ra nhiều gai thoại ngộ nghĩnh. Tại đơn vị 33 Gia Định, những tiếng cười vui nhộn cất lên khi một ứng cử viên, mang dấu hiệu mặt trời trắng trên nền đen, bị một ứng cử viên khác có số thứ tự ưu tiên, mang dấu hiệu mặt trời đen trên nền trắng, khiếu nại đòi bác. Ông này đứng lên phản trần : «Trời ơi ! hai dấu hiệu này làm sao có thể bao là giống nhau được. Của tôi là mặt trời trắng mặt trời mọc ban ngày, còn của ông là mặt trời đen, mặt trời mọc ban...» Cầu nói bị cắp ngang ở đây vì về đối không chính. Kẻ bị khiếu nại dù hậm hực cũng đã bắt cười theo mọi người

khi ông phải thay dấu hiệu đã là hoảng : «Trời ơi ! tôi đã đổi với người ta cái dấu hiệu này, bây giờ bắt tôi thay cái khác, bỏ xúi tôi rồi còn gì ? Thế là lộ cái tay vận động ngầm rồi nhé ! Ở đây tinh thần đồng đội đồng thuyền hầu như không có, khi một người bị loại, phải rút đơn, cả phòng họp hồn hở, khoan khoái.

Tiếp tục, những thề thức về bích chương truyền đơn.., được lần lượt giải quyết trong không khí ồn ào vui nhộn như thế. Những canh giàn gụy micro, những màn tranh nhau phát biểu ý kiến, ôn ào như một buổi họp chợ, thỉnh thoảng có xen một vài câu vang tục «Ô, M. y kiến của anh làm cảm bồ xúi», hay : «anh dốt bỏ mẹ, luật nào nói như thế, anh về nhà học lại luật bài cử cho thuộc đi rồi hãy đến họp...» Tuy nặng lời với nhau như thế, những chuyện đang tiếp cũng đã được ngắn chập kịp thời, chưa người nào phải dung tới

bắp thịt để nói chuyện cả, có lẽ vì các ứng cử viên của chúng ta ý thức được rằng. Đánh lận không phải là một hình thức vận động tranh cử tốt. Riêng tại đơn vị 32 Gia Định, Ủy ban vận động đã bị chè ià dốt luật, một cuộc chính lý xảy ra, lẽ dĩ nhiên có bạo động đòi chút, Ban vận động cũ đã chạy dài trước những năm đầm đìa dọa và một tân Ủy Ban vận động được bầu lại.

## BAO CHI

### Đi săn tin đổi lập

Vào thời buổi này, nhãn hiệu đổi lập đang trở thành một nhãn hiệu ăn khách, có giá.

Trong sinh hoạt chính trị tinh nhò, người ta đồn rằng chữ ký của nghị viên đổi lập cao giá gấp đôi chữ ký của nghị viên «gà nhà». Trong mùa bầu cử, mác đổi lập hầu như được gần hết các ứng cử viên Hạ viện deo toòng teng trước ngực. Cứ 10 bích chương vận động bầu cử đã có 7 cái mang chữ đổi lập rồi. Không phải chỉ có cuộc chạy đua vào Hạ viện người ta mới cõi loại xe đổi lập mà ngay đến cuộc chạy đua vho dinh Độc Lập người ta cũng dùng nữa.

Bước sang lanh vực báo chí, giữa tình cảnh trăm hoa đua nở, rất nhiều báo hoặc thả lỏn lõn, cậu chó ra nhử độc giả, hoặc khoác vào mình mác đổi lập để câu khách.

Thế cho nên, săn tin đổi lập là một điều không có không được.

Nhưng tin đổi lập được săn ở đâu và săn như thế nào?

Thường thường các nhật báo ở thủ đô có 5, 6 phóng viên chính chạy tin Hạ viện, tin Thượng viện, tin Kinh tế Tài chính, tin Giáo dục sinh viên học sinh và tin Ấm quang. Không một báo nào phi phạm ký giả cho đi săn tin tại các «phủ» cả. Một phần vì thiếu hấp dẫn độc giả một phần vì tin các phủ luôn luôn cayc phè biến rộng rãi trên Tivi, Radio với lời mở đầu quen thuộc «Tham vụ báo chí phủ», hôm nay

Bây giờ những thể thức gần như đã được ấn định rõ trong biên bản. Các ông bà ứng cử viên có thể tạm thời nghỉ ngơi đôi chút, lấy lại phong độ, sửa soạn cho những ngày sắp tới. Bộ mặt miền Nam lại sắp sửa được phủ kín bởi những truyền đơn, bích chương, chúng ta sẽ được nghe những giọng nói thật hùng hồn; những câu tuyên bố nặng ký với những danh từ thật dao to búa lớn: Tự do, dân chủ, cơm no

áo ấm... ai cũng xứng đáng, ai cũng đầy nhiệt tình yêu nước, thương dân. Hãy chờ, cố gắng chờ và ghi nhớ.

Tiếp xúc qua một số ứng cử viên, điểm đặc biệt chúng tôi ghi nhận được là ai cũng hứa sẽ rửa sạch bộ mặt lem nhem của Hạ viện cũ. Thời thi! chúng ta hãy cứ gặng tin tưởng «Hết cơn bã cực đến hồi thái lai!» Vận nước có lẽ sắp đến hồi khẩn khá.

T.D

loan báo» Thượng viện sinh hoạt lúc nào cũng kín tiếng. Còn Hạ viện bây giờ đã mất hẳn không khí vui nhộn cải lương thuở nào mà thay bằng quang cảnh chợ chiều nén vắng như chùa Bà Đanh. Tin Giáo dục chỉ khởi sắc vào những mùa mua bán bằng cấp. Tin sinh viên học sinh cũng không còn sôi động như xưa khi phe Huỳnh Tân Mẫn đóng đô tại trụ sở đường Hồng Bàng. Sau cùng chỉ còn Tin chùa là sáng giá. Chùa đây là chùa Ấm Quang đường Sư Vạn Hạnh và tin chùa hiện nay được coi như đồng nghĩa với tin đổi lập. Tính cách đổi lập của Ấm Quang mỗi ngày một gia tăng và hầu như các phong trào, mặt trận có dính líu đến hai chữ đổi lập đều mượn đất chùa làm nơi ra mắt, họp báo chẳng hạn như PTPNĐQS của bà Ngô bá Thành, PTQBCGL của LS Liêng v.v.. chính vì vậy, con số ký giả săn tin đổi lập ở Ấm Quang đạo này đông đảo trên 20 người.

Mỗi buổi sáng, vào khoảng 9 giờ các ký giả không hẹn mà hò, lục tục kéo nhau vào chùa rồi chia nhau mười mấy ghế trống chung quanh hai cái bàn lớn ở đằng sau phương trượng. Một điều rất đặc biệt khiến bất cứ ai nhìn vào đám ký giả này cũng phải chú ý rồi thắc mắc là nữ ký giả chiếm đa số. Cô nào cũng vẽ mặt đánh mắt kỹ lưỡng như các nữ tài tử sửa soạn xuất hiện trước ống kính. Các cô nói cười ở đây vui vẻ và tự nhiên như ở nhà. Đề tài câu chuyện lúc mới gặp nhau thường luân quẩn chung quanh mấy ông chủ nhiệm, chủ bút rồi sang đến chuyện thời tiết thời trang. Trong khi đó, các nam

Thành thử, lấy tin ở Ấm Quang là đương nhiên phải làm tin của đám SVHS đổi lập, của các phong trào đoàn thể đổi lập.

Chừng một giờ sau, bản câu hỏi có trả lời được đưa xuống cho các ký giả. Mọi người xúm vào, xào nấu thành tin. Bản tin có thể được mở đầu bằng 1 câu ngắn rất trịnh trọng: «Trong cuộc tiếp xúc với báo chí sáng nay tại chùa Ấm Quang...» hay trong cuộc gặp gỡ thân mật báo chí, Thượng tọa X khi được hỏi về ... đã phát biểu cảm tưởng như sau: «Hầu hết các câu trả lời đều được tôn trọng đăng nguyên văn.» Đôi khi câu trả lời đổi lập quá mạnh, các ký giả chùa «réé lám» đăng cái này

ông chủ đuối ngay liền thêm giá vị vào.

Lúc đó cũng vào khoảng 11 giờ. Các ký giả vẫn chưa muốn về ngay vì còn đợi tin giờ chót. Tin giờ chót có thể là một nghị sĩ Hoa Sen đến chùa hay rất có thể Big Minh tới hội ý với các thầy; vào những ngày có các SV tuyệt thực ở đây, các nhân vật chính trị chuyên ăn cỗ thường hay lui tới, tuyên bố vung vút đám ba câu để mở đường vào Hạ viện cũng được các ký giả khai thác thành tin.

Ai cũng tưởng Ấm Quang sẽ còn độc quyền ban phát tin đổi lập một thời gian dài nữa. Nhưng cuộc bầu cử Tổng thống đã tạo một nguồn

tin đổi lập khác hấp dẫn hơn nhiều. Đó là nguồn tin chung quanh liên danh Kỳ Lễ. Chả thế mà sáng chủ nhật 15-8 vừa qua, khi được tin PTT Kỳ sẽ nói chuyện về «đời sống vật chất và tinh thần của giáo chức tu thực» tại trường QGÂN, các ký giả săn tin đổi lập đã chực sẵn từ sáng sớm. Buồn thay, buổi nói chuyện bị dẹp bỏ. Hai hôm sau, thứ ba 17-8, PTT chủ tọa buổi họp thường lệ của Hội đồng kinh tế, xã hội tại nhà hàng Hoàn Mỹ (Majestic), các ký giả đã chực chờ cả buổi sáng cho đến 11g mới thấy PTT đi xuống để chỉ hỏi được 2, 3 câu ngắn ngủi.

Càng gần đến ngày bầu cử, tin đổi lập càng ăn khách.

**Golden Club**  
**VIRGINIA**

20 CIGARETTES

49\$

**Thuốc thơm hảo hạng**

Vir inie chế ra : Ngon, Thơm, Dịu...

DÙNG TOÀN THUỐC LÁ THƠM THƯỢNG HẢO HẠNG

**Lễ Nghĩa Liêm Sỉ**  
**CÒN**  
**Việt Nam**  
**CÒN**



## BẾN MƯA NGÂU

● truyện dài CUNG TÍCH BIỀN

245

### CHƯƠNG 1

Lúc mặt trời còn «một sào» trên đầu núi, nắng quai trán lan cung khắp, Hải Nhiên vẫn đứng trên sườn đồi nhìn mông quanh: cơn mưa chiều vừa tan để lại một bầu xanh trong vắt, như ngọc thạch mới rửa, mây tan hàng hội họp về chấn trời hướng biển, một cái mồng mang ánh chiều cắm xuống đâu đó. Hải Nhiên hỏi đứa bé chăn trâu:

«Hou à? Đó mày cái cầu vồng nó cắm chán xuống đâu mày biết không?»

Thằng bé ngạc nhiên trả lời: «Cầu vồng bảy sắc là cầu của trời. Trời muốn cắm đâu thì cắm. Có ai qua cầu mà biết.»

«Mày khôn đó. Hou à? Nhưng mày lùa trâu về nhà trước đi...»

«Anh không về cùng với tôi hả?»

«Không. Tao xuống suối tắm một lát đã. Đập mồi đập. Nước cao lắm.»

Hou hỏi:

«Chứ không phải xuống đó chờ chị Liên đi chè

chiều về à. Anh khôn lắm. Bữa nào cũng tắm suối chờ trăng lên. Bữa nay đâu còn trăng non.»

Hải Nhiên mím cười, tay ngắt một chiếc lá vụn vỡ, mắt nhìn về hướng con suối phản chiếu nắng vàng như một giải lụa nằm kín đáo trong rừng dương. Lúa hai bên đồng xanh ngát. Những đám đồi cung những vườn bí bắp lác đác. Hải Nhiên nói:

«Phải tắm suối tối ngủ mới ngon giấc. Đường có nghỉ bá vơ về tao. Đề tao còn thương mày.»

«Còn cái cây của anh?»

«Mặc tao. Tôi tao còn qua lối này.»

Hải Nhiên đi xuống đồi. Gió rì rào nơi lùm cây thấp. Rừng thơm lá khô. Đó đây có tiếng hát. Trâu bò về từng đàn theo con đường đất rộng. Một gác chuông giáo đường nhô lên khỏi lũy tre lèng. Đó là một giáo đường mới vừa khánh thành trong tháng qua. Bao nhiêu năm gác chuông sụp đổ. Gần đây người ta mới nghĩ tới việc trùng tu: gác chuông với thánh giá như một loại cây lợ mọc lên đó. Cây thánh giá là một loại cây không bao giờ nảy mầm tro lá, chẳng bao giờ có màu xanh, nhưng trước đây khi con người còn lạ hoắc với vũ trụ, nó

247

được tưới bằng một thứ nhựa máu. Chính cái chất máu của Chúa làm cho cây sống. Sau này thêm đức tin vun quén... à, phải cởi áo quần và nhảy xuống nơi này. Hải Nhiên đứng trên bờ suối nhìn ngâm hàng dương ngược đầu dưới lòng nước. Nhảy tôm xuống đó.

Hải Nhiên bơi ra một quãng thật xa, rồi bật ngửa người, bơi ngửa; nhắm mắt, nghe nước ngâm vào người; nghe thông reo; buỗi chiều đột nhiên im lặng lạ thường. Hải Nhiên xếp hai tay trước ngực, dang hai chân thật rộng, người vẫn nổi trên mặt nước. Đó là cái thế nằm lặng lẽ, quen rỗi. Hải Nhiên còn nhiều cách biểu diễn khác trên mặt nước. Không những bơi giỏi và dai sức, anh còn lặn rất tài tình. Nhiều lúc có Liên đứng trên bờ, theo dõi. Hải Nhiên lặn ra một quãng xa, trôi lèn ở một nơi khuất nào đó, để Liên nghĩ rằng Hải Nhiên đã chết chìm. Liên thường hốt hoảng và ghê sợ nhất cái trò chơi tinh nghịch đó.

Đua vui với nước thật lâu, Hải Nhiên lèn bờ ngòi dưới gốc cây thông như một con đười ươi chiều. Con đười ươi khỏe mạnh rũ nước trong tóc, vươn vai, bit đầy phổi gió mát, chờ đợi trăng lên và... một người con gái trở lại quãng đường đầy bóng xám.

Đối với kẻ già yếu lúc hoàng hôn này bị vớt lạnh họ đã run rẩy, Hải Nhiên vẫn trần trụi; đầm từng nắm tay vào khoảng không, hé một vài tiếng vu vơ. Anh hái tiếng một con bò rống mơ hồ trong rừng dương hay lượm những hòn đá nhỏ ném vút ra giữa dòng nước.

Có một lúc đứng trên một mỏm đá, mắt lưu lạc ra xa xăm. Hải Nhiên nhớ tới con sông rộng tắm tập miền Nam, nơi anh đã qua. Bấy giờ hình ảnh kia chỉ là một dòng sông quá khứ: thứ sông không màu, đầy ắp thốn thót. Chiếc cầu nào bắctoi đè nỗi một Gò Dầu Hạ qua vùng biên giới, con đò nào nối hai bờ bát ngát của sông Tiền sông Hậu, cồn đất nào nồi lên phai pha giữa bến này thị trấn Mỹ Tho và bến kia là đường về Bến Tre. Những mặt nước thẳm lặng. Những mặt nước đầm đầm kéo đi như một mái tóc vòi taur. Những mặt nước êm đềm thơm tho như bàn tay linh thiêng ve vuốt anh ngày lưu lạc. Hải Nhiên ngửi nước thơm. Thấy nước cười. Nghe nước reo vui hay tức cười mỗi khi cõi lòng anh tung giây phút trắc trở.

«Anh Nhiên.»

Có tiếng thiếu nữ gọi bên kia bờ, dưới rặng dương. Sông rộng nhưng chiều vắng nên tiếng gọi tuy nhỏ mà vang dội trên mặt nước thật rõ. Có lẽ một ánh mắt rắn chắc, 1 thứ thành lũy có thể chống cự với bão tố cuộc đời để che chở nàng. Nàng cùi xuống hòn hai bờ vai thật rộng như hai cánh chim bồ câu chèo. Hải Nhiên ngồi nhìn về phía sông, cản lại một khoảng giò, như một tảng đá đè nặng trên một luống đất yêu dấu. Liên nói :

248

Nhiên chưa bao giờ qua cầu mà phải cho tay vịn vào những thân cây chết yểu đó.

Thiếu nữ đặt quang gánh xuống mặt đường, đứng tựa vào gốc thông lè loi. Chiều tắt hẳn nên ánh dương đã đi doong khắp nơi. Thay vì thiếu nữ đồ bông xuống một vùng cát dài thì nàng ngồi đầu cho mái tóc bay nhẹ. Hải Nhiên đến gần thiếu nữ, qui xuống bốc một nắm cát trong tay. Anh không hề biết mình đã nắm một nắm cát. Và như sắp làm một thánh lễ, anh nói :

— Tưởng em về sớm hơn. Anh đợi mãi.

Thiếu nữ cười : «em đi xem người ta làm lố chôn cá voi.»

«Cái gì?»

«Cá voi. Tí đó không bao tổ mà một ông cá voi trôi vào bờ hấp hối. Ông ta chết.»

«Ai bảo em gọi cá voi bằng ông ta. Liên?»

«Nghe mọi người gọi thì em gọi. Não biết. Người ta làm đám định to lầm. Có hoạn nạn cho mà xem.»

Hải Nhiên đứng thẳng dậy. Người anh như phủ lên thân thể nhỏ bé của Liên. Hải Nhiên nói :

«Anh với em không bao giờ hoạn nạn cả. Hoạn nạn chỉ tới với những người không có niềm tin... Thời đi về.»

Liên đặt ngang cái đòn gánh vào hai đầu quai mây thì Hải Nhiên cười lớn :

«Bảo đè đó cho anh. Cho con đười ươi làm việc. Một mình em qua cầu đi.»

Hải Nhiên cúi xuống tháo hai cái thúng lớn ra khỏi đôi giòng mây. Một tay anh bê cái thúng lớn, rồi... lội nhẹ nhàng xuống nước, bơi ra giữa dòng. «Đừng có chơi cái trò đó. Chết chìm cho mà coi.» Liên đứng ở đầu cầu nói lớn. Nàng do dự không muốn qua cầu một mình.

«Anh bơi một tay chỉ lầm.» Hải Nhiên nhoài đầu lên khỏi mặt nước và nói. «Anh có thể một tay mang em một tay bơi qua sông cũng được. Nhưng chưa phải chạy giặc đâu... ở cái bóng đen của em dưới nước cẹp làm. Qua cầu đi. Đừng có đứng một mình.»

Khi Liên đi được một nửa cầu dài Hải Nhiên đã bơi qua bên này, đặt thúng đỗ lên bờ, anh bơi ngược qua bên kia mang thúng đỗ thứ hai. Anh bơi thật khỏe, dễ dàng hơn cả việc Liên qua cầu.

Về phía này bờ, thiếu nữ đặt hai thúng đỗ vào đôi giòng mây, cho tay vuốt những hạt nước trên lưng trần của Hải Nhiên. Nàng cảm nhận một bờ lưng ấm, đầy thịt rắn chắc, 1 thứ thành lũy có thể chống cự với bão tố cuộc đời để che chở nàng. Nàng cùi xuống hòn hai bờ vai thật rộng như hai cánh chim bồ câu chèo. Hải Nhiên ngồi nhìn về phía sông, cản lại một khoảng giò, như một tảng đá đè nặng trên một luống đất yêu dấu. Liên nói :

«Em chả bao giờ thấy anh biết lạnh, Mặc áo vào đi anh».

Liên đi nhặt cái áo trên cồn cát mặc cho Hải Nhiên. Hải Nhiên nói : «Từ bé tới giờ không ai mặc áo cho anh. Mẹ chết sớm, Không biết hồi nhỏ bà có làm như em bây giờ trước mặt anh không. Nếu chỉ việc mặc áo không thôi thì em làm mẹ anh rồi. Bà mẹ quá âu yếm».

«Mô Phật. Anh chỉ nói bậy. Minh nhà quê nhà mùa. Đừng có vi von cái kiêu mạc địch đó».

Hải Nhiên cười lớn, đứng cao dậy, như một đám mây bốc lên từ nền trời, trước mắt Liên nói :

«Thực đấy em. Không ai mặc áo cho anh đâu. Vào đời, anh phải tự tìm kiếm mà sống. May mà chưa phải giặt áo của ai.., này, nếu không có anh em dám về một mình không?»

Liên nhìn Hải Nhiên với một đôi mắt khác thường. Nàng, sau đó, cố gắng mỉm cười và nói :

«Hỏi gì kỳ dị vậy anh. Đây là quê nhà sợ gì. Người ta đi thăm đêm suối sáng, Như nhà trên xuống nhà dưới. Người chết đều bà con, đều.., hiền cả». Đang nửa câu nói Liên chùng lại, tự nàng than van : «Mà đó là chuyện ngày trước, Ngày nay khác rồi. Tám giờ tối không còn ai ngoài đồng. Tại sao đêm bày giờ hoang vu hăm dọa hơn đêm của những năm trước. Đến nỗi cả trăng cả sao cũng trở lên lạ hoác».

Ra khỏi rừng dương, Hải Nhiên và Liên đi theo con đường đất rộng. Bụi đã lảng. Sương ướp những cánh bụi. «Những con chim bụi, Có nắng và gió chúng mới cất cánh bay, Núi mờ tối. Một đám cháy còn thoi thóp thật xa, nơi lưng núi. Trên cánh đồng hẹp, vắng ngắt bóng người. Đèn lè loi vài ánh nến xóm xa. «Ai nhóm lửa trong hòn?» Tới một khoang được Hải Nhiên nhìn bong tinh tú nói với Liên :

«Lên đồi. Anh bỏ cày trên đồi.»

«Anh quay cày và trao gánh cho em. Liên nói.

«Không. Cày một đầu. Hai thúng đỗ một đầu. Phải cho nặng một chút mới vừa vai anh. Nếu nhẹ anh đi thênh thang vắng cha nó cù quang gánh. Em không nghĩ rằng anh mạnh hơn con trâu nhà em sao, Liên».

Trăng sấp lên. Ánh khuya chớm nở mông lung. Liên nói :

«Anh mạnh lắm. Em biết. Nhưng em nào mong anh mạnh hơn trâu»

Hải Nhiên say sưa :

«Hôm trước con trâu nhà em nhảy hoang. Anh chạy theo. Chộp đầu nó. Anh ghi theo xuống. con trâu phải đầu hàng người chịu chơi. Ngày xưa mạnh khoẻ như anh có thể làm tướng được. Ông Hạng Vũ, ông Triệu tử Long. Nhưng ngày nay khác. Tường không cần phải vào núi đánh chết cọp hay đầm sủ tử hộc máu.»

Trên đồi. Hải Nhiên «tròi» cày lại. Xếp hai thúng đỗ vào nhau. Liên đứng trên gio, đối với Hải Nhiên. Nếu với một người con gái khác, đối bộ trên chục cây số, dừng lại thế này, mùi người đã làm hư một khoảng giò. Nhưng Hải Nhiên vẫn nghe mùi thơm nơi Liên tỏa ra, hòa lẫn với mùi rừng khô và tận, tan biến với thứ âm thanh không phân định rõ ràng của một vũ trụ tối.

Rặng thông phia biển nhô lên một mảnh trăng «Chân trời đê ra trăng», Hải Nhiên cho gánh lên vai đi nghêu ngao xuống cái xóm thấp «Tôi nhà anh sẽ cho em một tin vui». «Tin gì vui đó anh?». «Hãy chờ tôi nhà cái đã». Liên nũng nịu : «cái gì thì nói đại đi. Làm em hồi hộp quá hè.» Hải Nhiên như con bò đực báo tin mừng của «vợ».

«Con bò cái nhà anh đã sinh con. Một con bò con khỏe mạnh. Đò con lâm. Mai sau con bò đó sẽ giúp anh nhiều việc».

Hải Nhiên nép mắt vào đêm tối thoang thoảng ánh vàng : «anh đã tậu được bò, được nhà. Làm sao anh có thể có một người vợ thật xinh thật hiền. Con anh là cái thẳng thanh niên ngồi uôn nài nhỉ? Hay một cô gái xinh như...»

«Lại tàn tinh em rồi đó hả». Liên nói nhẹ nhàng khi những ngôi mộ đá đen hiện ra trước mắt nàng. Giải đồi xanh rải rác mộ đá. Như một tâm hồn người bình thản mọc lên những ước vọng cố định nhưng vu vơ. Liên thấy những cánh hoa bong trang tráng dọc đường. Lốm đốm. Với Liên, nụ hoa kia là con mắt hiền hòa trong đêm. Thứ mắt có màu mà không màu, thứ mắt không ganh tị soi bói, không hy vọng vào một sự gì mà cũng chẳng chờ đợi một việc gì. Thứ mắt của thời gian ngắn ngủi, đầy hương. Liên nói :

«Tưởng gì chứ bò đê mà anh mừng hết lớn. Mai sau vợ anh sinh con anh mừng tới chừng nào?»

«Vợ anh sinh con? Hải Nhiên nói vang động như tiếng vọng từ một lòng tháp Chàm sâu thẳm vọng ra, nếu vợ anh sinh con anh sẽ mừng điện người. Anh sẽ chạy như điên trong đêm. Bà mụ ở đâu đây. Nếu không có bà mụ tức khắc anh sẽ xin em.., à, xin vợ anh nín sinh nở một đôi giờ được không?» Hải Nhiên hoa tai :

«Nhưng mà cũng buồn đáo đê đó em?»

«Gi đó.»

«Cha em hát tuồng trên nhà trên.»

«Có gì lạ đâu. Em hát anh định nghĩa hai tiếng hát tuồng hả?»

Liên lạnh lùng :

«Không. Một trung úy tôi hồi tối. Ông ấy mê em lâm và đang lấy lòng cha em. Ông mang lòn vàng ru trên vai.»

Hải Nhiên như một con trâu hung hăng húc phải đầu một khoảng trống của bóng tối. Anh ta thấy hao hụt, mất sức. Dần dà sự hao hụt kia biến thành nỗi lo lắng không đâu. Hải Nhiên ghen tức, nói :

«Nếu đi lính bây giờ anh cũng làm tôi quan hai rồi chờ bộ.»

Liên bình tĩnh :

«Đừng đau đớn vu vơ. Em nhất định rồi.»

«Hả. Nhất định cái gì?»

«Đề rồi biết.»

«Nó mẹ nói đùa

Anh đèn leo lết phía trong khu vườn. Nhà Hải Nhiên nằm sau bờ đậu mới. Lá tươi đơm tràn qua bờ đậu, của một loại dây leo sống vội và có lá mau. Đó là một loại cây trang trí cho những khu vườn có ước muốn sầm uất vội vã. Nếu lâu đời, người ta phải tin vào sức sống của loại cỏ thụ, hay loại cây càng già nua càng vững chãi như tạo giác, cây thông, cây đa. Nhiều thế hệ người đã chết đi nhưng cây đa còn sống đó. Nó vươn mình che dày một ngôi nhà cũ, dày huyền bí và lạnh lẽo của một đời sống qua ; nó rủ bóng xuống huỗi trưa ma quái ; nó giữ cái vẻ tịch lặng một cách trang nghiêm của buổi chiều ; và tối đến, dù mái nhà có tun hút bao nhiêu, cây quanh vườn cũng còn cái sinh khí nghìn đời của chính nó ; người trồng ra nó đã rã mục dưới đất sầu, nhưng nó, cái thử-hiện-sinh-trên-trai-dất-không-cần-tới-ngõ -ngữ, lại bằng năm vẫn thay lá đều green. Cây đa vẫn giữ cái phong độ, cái tư cách, và nhất là sự khinh miệt một cách cao cả với thời gian.

«Anh đưa em về nhà trước. Liên nhé, lát nữa, anh sẽ qua.»

Và anh đã qua thật. Hải Nhiên đứng ở ngưỡng cửa khi Liên cho vội cái lược chải mái tóc táo khê. Liên hỏi bằng hai con mắt ngời sáng :

«Làm gì mà vội thế. Mời về nhà anh đã chạy qua?»

Hải Nhiên bối rối :

«À, ô, anh chạy vào chuồng bò vuốt lông con bò con, bò cho nó nằm cổ tươi. Lo bò xong rồi anh tổng vào mồm anh hai trái bắp nấu. Không tối đây thì làm gì bây giờ. Đi đánh lộn với mặt trời à?»

«Hải Nhiên.»

«Gi đó.»

«Cha em hát tuồng trên nhà trên.»

«Có gì lạ đâu. Em hát anh định nghĩa hai tiếng hát tuồng hả?»

Liên lạnh lùng :

«Không. Một trung úy tôi hồi tối. Ông ấy mê em lâm và đang lấy lòng cha em. Ông mang lòn vàng ru trên vai.»

Hải Nhiên như một con trâu hung hăng húc phải đầu một khoảng trống của bóng tối. Anh ta thấy hao hụt, mất sức. Dần dà sự hao hụt kia biến thành nỗi lo lắng không đâu. Hải Nhiên ghen tức, nói :

«Nếu đi lính bây giờ anh cũng làm tôi quan hai rồi chờ bộ.»

Liên bình tĩnh :

«Đừng đau đớn vu vơ. Em nhất định rồi.»

«Hả. Nhất định cái gì?»

«Đề rồi biết.»

«Nó mẹ nói đùa

«Không.., đi ra ngoài này anh»,  
Liên nói với cô em gái :

«Nếu cha gọi nước thì em thay chị mang hộ nước lên nghe cung. Nhớ là phải cưới với quan hai đó nhé»

Đụn rơm trót. Hải Nhiên khuân một tấm ván lớn đặt trên nền rơm, để ngồi. Hải Nhiên muốn đầm vào một cái gì thịnh khôn. Trăng khuya đã lên cao nhưng mây che khuất mặt trăng hoài, tạo ra bên dưới, nơi đầm lá cây đang sinh sống, một vùng sáng ngầm ngùi. Cũng vì cái ánh sáng suy vi đó, Hải Nhiên chẳng thấy bóng cây chiếu rọi ở đâu ; chỉ là một thế giới chưa được tắm rửa. «Em à, có phải em mệt với thẳng cha quan hai, đó không?» Hải Nhiên hỏi lại :

«Ông ta làm gì mà em mệt. Có liên hệ gì đâu?» Hải Nhiên bắt đầu thấy mình hơi lâng và điện. Anh cố gắng đánh bại hình ảnh hẳng thô tả kia ra, để tụ họp một phần nào tình cảm «gần thành» của anh đối với Liên (nhưng phải thú thật, anh Quan Hai Phải Gió kia như một cơn bão vừa thổi qua ; tình thần Hải Nhiên xao xác ; như một người trong thao am im vắng một chiều bồng nhợt tới bến đồi quá khứ dưới kia). Hải Nhiên bồn chồn :

«Lâu lăm mới được ngồi gần bên em thế này. Xich lại đây.»

«Xich cái gì nữa. Em đã nằm trên.,, ngực của anh rồi. Khoan. Khéo kéo nhau áo em. Người bên kia vườn cười cho mà chết»

Hải Nhiên thấy trời đất tan ra nước. Nói tăm phào :

«Người ta ngủ cả rồi. Như đất đà».

«Anh ưa ví von. Có ngày anh ví em như trái banh cho mà xem. À, này— Hải Nhiên.»

«Gi đó nữa.»

Liên nhôm người lên, quay ngược lại, hai tay mân mê bờ vai Hải Nhiên, hai mắt nàng đầm đui tinh anh. Thiếu nữ hỏi :

«Anh đi trong Nam thật lâu năm. Có thật là anh chưa...»

«Thật mà, anh chưa có vợ» Hải Nhiên thè độc. «Anh chưa yêu con mèn nào. Chưa dan diu. Láo chết. Đứa nào nói thật trời cho nó yêu em. Áp sát vào đây em»

«Áp vào để thành một anh hùng»

«À, ô, anh như con cọp cộp đực trên núi em à. Đì lưu lạc quá lâu, to cái đầu nhưng anh chưa biết đàn bà là cái gì»

Thiếu nữ như muôn khóc : «Em đâu phải đàn bà. Anh nặng lời».

«Ồ, xin lỗi em, Liên. Chính anh cũng dài khờ lạm. Làm sao phân biệt giữa đàn bà và con gái. Anh thật không biết gì»

(CÒN TIẾP)

# DÒNG ĐỜI

## CỬ XỨNG

- Theo Hiến Pháp thì năm nay có tới hai cuộc bầu cử cấp trung ương : bầu dân biểu Hạ Viện và bầu tân TT, PTT. Nhưng trong thực tế, chỉ còn cuộc bầu cử Hạ Viện. Cuộc bầu TT, sau khi Đại tướng Minh tuyên bố rút, trở nên mất vui, chỉ còn hai trường hợp có thể xảy ra : TT Thiệu ngưng quá sê cho dẹp bầu cử TT luôn. Đúng ngày nhiệm kỳ TT, PTT bế mạc, chủ tịch Thượng Viện theo đúng Hiến Pháp quy định sẽ lên thay lo bầu cử TT, PTT trong vòng ba tháng với một luật bầu cử mới không có khoản 7 điều 10. Nhưng nhớ ơn Trời Phật, TT anh minh có đức tính rất lì. Có lần chính người dạy bảo muốn mần chính trị cần nhất phải lì. Hơn nữa người cũng đã long trọng tuyên cáo chỉ ra ứng cử với đồng bào chứ không thèm tranh cử với ai, TT không có tính nói giờ chơi nên thế nào cũng vẫn bầu cử TT, PTT. Nền công huề của ta sẽ lại có một ông TT chịu khó hy sinh và một tân PTT, có nhiệm kỳ theo lý thuyết lâu tới 4 năm. Nhưng lý thuyết và thực tế rất nhiều khi vẫn không chịu trùng nhau !
- Cũng vì không có bầu cử TT, PTT như một sự lựa chọn giữa ít nhất hai liên danh, cuộc bầu cử Hạ Viện vốn chìm ngầm trong sự nhạt nhẽo của đồng bào, nhớ biến cố «rút» này, bỗng trở nên sống giá và trở thành phương tiện duy nhất để dân chúng phát biều quan điểm của mình trong giai đoạn đầu sôi lửa bỏng này, giữa lúc các thế lực quốc tế tính chuyện thu đón chiến trường. Tân Hạ Viện sẽ là lời giải đáp cho sự tắc nghẽn then chốt : Hòa bình, đồng ý, nhưng hòa bình như thế nào ?
- Cho nên trong tuần lễ cuối mùa vận động tranh cử này, Độc Thủ xin làm công việc giới thiệu một số ứng cử viên, đều là chỗ thân hữu nên biết tường tận, chứ không phải gởi thiệu liều. Những ứng cử viên này có một điểm chung là giàu lòng vì đại nghĩa dân tộc nhưng lại rất nghèo phương tiện tài chính, không thể dân là liệt hích chương khắp hang cùng ngõ hẻm, nên cần đến sự yểm trợ của thân hữu.
- Trước hết, cũng nên nói luôn là báo Đời không có anh em nào chịu ra ứng cử. Hai anh Cung tích

Biên và Lê đình Thông tuy có ý định ra ứng cử nhưng sau lại thôi vì thiếu mất yếu tố địa lợi, «địa xin hiều như chữ «yếu địa». Nhà thơ Tú Kieu tuy cũng thích gánh xác việc nước nhưng các quan lớn trong Hội đồng Tuyên cử có lẽ cũng ái mộ một thi tài, e Tú Kieu đặc cử sẽ gác bút nên nhất định đề sót tên Tú Kieu trên danh sách niêm yết. Nhóm Hà Thúc Nhơn cũng không có một ai ra ứng cử, dù là ở trung ương hay các địa phương. Ngay cả trưởng hợp ra với tư cách cá nhân cũng không, thiệt là một lập trường «Không» rất vững chắc làm dư luận đoán mò bị tên tò. Độc Thủ có lần tham hỏi Uyên Thảo lý do của lập trường «một không» này bèn bị mắng là Nhóm đang bù đầu lo nhật báo Sóng Thần, hách hơn Hạ Viện nhiều, thì giờ đâu mà ra ứng cử ! Muốn biết Sóng Thần có hách không, và hách tới cỡ nào, xin đón đọc tờ nhật báo của anh em nhóm HTN sẽ rõ.

• Trở lại chuyện giới thiệu các thân hữu ra ứng cử, Độc Thủ xin bắt đầu bằng luật sư Tuyên, đơn vị I Saigon. LS Tuyên mang số thứ tự rất hên : số 9, dấu hiệu Cây Thông. Những cử tri muốn phục hồi cho Hạ Viện sự hữu hiệu của Quốc Hội trước sự lấn quyền của hành pháp, và những «ai mà chịu rết thì trèo với thông» đều nên nhớ bỏ phiếu cho UCV Trần văn Tuyên.

• Tại Gia Định có nhà báo Phạm văn Phò bút hiệu Chính Thanh, từng làm đặc phái viên của đài BBC và là TTK của báo Tự Do trong nhiều năm, UCV Phò có một ý thức thời sự rất bén nhạy, tuổi «tam thập nhì lập» nghĩa là còn trẻ, là một trong những khuôn mặt nòi nhất trong loạt bài phỏng vấn UCV của báo Hồi Bình. Nhà báo Phò rất nghèo, chi phí ứng cử tuy ở mức tối giản 500 ngàn đồng nhưng cũng phải đi vay lãi. Cử tri Gia Định, muốn có một dân biểu dám ăn dám nói, hãy dồn phiếu cho UCV Phạm văn Phò, dấu hiệu «3 cây dừa».

• Ngoài ra, cũng tại Gia Định còn có UCV Lê Thành Trí, được báo Đời phong tặng là «Tiến sĩ Kissinger Giao chỉ». Hạ Viện nhiệm kỳ qua chứng tỏ một sự «loạn động» vì thiếu những bộ óc suy nghĩ đến nơi đến chốn. «Loạn Hạ Viện» chỉ có cơ yên được nếu cử tri chịu bỏ phiếu cho UCV Lê Thành Trí !

• Tại Pleiku có Trung tá Phạm xuân Ninh, anh em võ lâm vẫn gọi yêu là Hà chưởng môn. Trường hợp Hà chưởng môn chứng tỏ là thời cuộc có một phép màu, một nhà thơ «mơ theo trăng và mơ vẫn cùng mây» bỗng nhiên trở thành một chiến sĩ dân chủ rất nhiệt thành, làm việc không biết mệt. Nếu UCV Phạm xuân Ninh đặc cử, cam đoan HV không còn là cái xác không hồn vật vờ như ma chơi, có một «chất thè» đáng hoàng, sẽ «ưu nhán chi ưu,

(XEM TIẾP TRANG 56)

## SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

### Thường Vụ Đoàn Trung Ương Nhóm Hà Thúc Nhơn chỉ thị cho các chi nhóm trên khắp nước

Ban Điều Hành Cơ Sở Nhân Chủ đã hoàn tất nhiệm vụ tổ chức Cơ Sở và đang bước vào giai đoạn hành động. Nhật báo SÓNG THẦN do Cơ Sở Nhân Chủ xuất bản sẽ ra mắt trong một ngày gần đây.

Thường Vụ Đoàn Trung Ương chỉ thị toàn thè nhóm viên thuộc các chi nhóm đang hoạt động trên khắp nước.

- Tích cực tiếp tay cho các văn phòng đại diện địa phương của Cơ Sở Nhân Chủ và Nhật báo SÓNG THẦN về mọi phương diện.
- Chuẩn bị sẵn sàng để yểm trợ kịp thời cho các văn phòng đại diện địa phương của Cơ Sở Nhân Chủ và Nhật báo SÓNG THẦN khi cần thiết.
- Tập trung mọi tài liệu về tham nhũng, cấp tốc chuyển về văn phòng Thường Vụ Đoàn Trung Ương và duyệt lại hệ thống liên lạc với Thường Vụ Đoàn Trung Ương.

Luôn luôn tin tưởng ở thiện chí và lòng nhiệt thành phụng sự quốc gia của toàn thè anh chị em Thường Vụ Đoàn Trung Ương mong mỏi và cầu chúc toàn thè anh chị sẽ hoàn tất nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

SAIGON, ngày 20 tháng 8 năm 1971  
THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRUNG ƯƠNG  
NHÓM HÀ THÚC NHƠN

# VĂN PHÒNG LIÊN LẠC ĐỊA PHƯƠNG CỦA NHẬT BÁO **SÓNG THẦN**

Sau đây là những địa chỉ và nhân viên phụ trách liên lạc của nhật báo SÓNG THẦN tại các địa phương :

- 1.— NGUYỄN KINH CHÂU, 9 Trần Hưng Đạo **HUẾ**
- 2.— PHẠM VĂN LƯƠNG, Phòng mạch đường Trưng Nữ Vương **ĐÀ NẴNG**
- 3.— PHAN NHỰ THÚC và VƯƠNG THANH, 43 Phan Bội Châu hoặc Q.N Nghĩa Thục **QUẢNG NGÃI**
- 4.— NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG, 44 Võ Tánh **QUI NHƠN**
- 5.— HÀ VĂN THÀNH, 18 Lê Lợi **PHÚ YÊN**
- 6.— NGUYỄN NGỌC TÁM và LÊ THỊ ÚT, 115A lô 3 ấp Khánh Hòa – Khánh Hưng **BA XUYÊN**
- 7.— NGUYỄN HUY HOÀNG, 126 Độc Lập **NHA TRANG**
- 8.— ĐÀO TẤN KHÁI và DƯƠNG VĂN BƯU, 63 và 272 Thống Nhất **PHAN RANG**
- 9.— NGUYỄN NGỌC HƯƠNG và LÊ VĂN CHÍNH, 88 Trần Hưng Đạo **PHAN THIẾT**
- 10.— VŨ HOÀNG, 14 Lê Lai (quán Tay Trái) **PLEIKU**
- 11.— NGUYỄN VĂN TRUNG, 39C Hàm Nghi **ĐÀ LẠT**
- 12.— TRẦN VĂN CÁ, 63 Quang Trung **BAN MÊ THUỘT**

Một số tỉnh như Biên Hòa, Bình Dương, Bình Tuy, Phước Tuy, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Kiến Hòa, Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Châu Đốc, Tây Ninh và Phú Bồn hoặc vì các ban đại diện đang hình thành hoặc chưa giải quyết xong vấn đề tru sở nên chưa thể thông báo kịp trong số báo này. Trong khi chờ đợi, xin quý thân hữu, cảm tình viên tại các tỉnh trên hãy liên lạc trực tiếp với Ban Điều Hành Cơ Sở tại Saigon như trường hợp các địa phương không có văn phòng đại diện.

## Nhắn tin

● ANH NGUYỄN VĂN KHA (Phan Rang) đã nhận được thư 9/8, lý lịch và hình của Nhóm PR Liên lạc và mở rộng hoạt động địa phương. Sẽ có thư cho ý kiến về những điểm anh đề nghị và giấy tờ chứng minh.

● ANH TRẦN VĂN CÁ (Ban mè thuột)

Đã nhận được thư 14/8/70. Việc anh đang tiến hành cù làm sẽ gửi thư và chứng thư.

● ANH TRẦN VĂN DIỆN (Quảng tin)

Sẽ gửi đến anh hợp đồng và thư riêng. Nếu tiện liên lạc với cơ sở N.C. ở Quảng Ngãi.

● ANH NGUYỄN NGỌC TÁM (Ba Xuyên)

Đã nhận được biên bản thành lập ban đại diện Ba Xuyên và Bưu phiếu. Sẽ gửi đến quý anh chị các bản hợp đồng và hình ảnh về đề làm chứng thư hành chánh. Nhất định anh em trên này sẽ có dịp đến Ba Xuyên.

● ANH VŨ NGỌC ĐỨC (Phú Bồn) anh cứ liên lạc với anh Trần Công Tâm Ty dien địa P.B các anh họp nhau thảo luận và cho biết về tinh hình P.B để tiến đến việc thành lập Ban đại diện, mong thư các anh.

● ANH Đ.Q.T. (Kiến phong) đã nhận được thư và Bưu phiếu của anh. ghi nhận ý kiến của anh và cũng là một khuyết điểm cơ sở. Sẽ cố gắng và cũng mong anh giúp một tay. Sẽ có thư riêng cùng hợp đồng gửi đến anh sau.

● ANH NGUYỄN KINH CHÂU (HUẾ): Sẽ có anh Giang tới tiếp xúc với anh để bàn về ST tại Huế. Mong các anh sẽ tìm được một đường hướng hoạt động tốt cho cơ sở của chúng ta. Xin cho biết tin ngay sau khi các anh gặp nhau.

● QUÝ ANH. CHỊ GỬI THƯ XIN ĐƯỢC GÓP VỐN TRONG

ĐỢT ĐẦU : Đề công việc lập danh sách được dễ dàng, xin quý anh chị cứ gửi mandat về cho Ban Điều Hành. Việc tham gia góp vốn là tự nguyện chứ không có gì khó khăn cả. Mục đích chính của chúng ta chỉ là xây dựng một cơ sở hoạt động mạnh trong ý hướng đóng góp cho công cuộc xây dựng xã hội một khả năng tốt mà thôi.

● ANH TRẦN ĐÌNH THỌ VÀ CHU TẤN (Cần Thơ) : Chưa hề rời Saigon được vì công việc còn bế bối quá xin các anh tự động lo liệu che mọi công việc tại Cần Thơ để văn phòng đại diện tại đó có thể hoạt động sớm.

● KIM TUẤN, NHỊ THU. VŨ HOÀNG (Pleiku) : LDN sẽ có mặt tại Pleiku nội tuần này. Đã khởi hành từ thứ hai qua ngà Phan Rang, Nha Trang. Qui Nhơn. Cố thu xếp như đã bàn với nhau nhiều lần từ trước.

● LÊ SA (Phan Rang) : Định viết thư riêng cho Sa nhưng chưa hề làm được. Hết sức thông cảm những ý nghĩ của Sa. Cố xoay vào Saigon đi, anh em mình sẽ tâm sự nhiều với nhau. Nếu không xoay nồi tiền cho hai lượt đi về thì hãy cố xoay lấy một lượt. Lượt về sẽ tính sau và tính tại Saigon. Chờ gặp Sa.

● TÙ NGUYỄN Ý (Bình Tuy) : Bằng đi đã khá lâu không có tin gì cả. Xin cho biết về sự hợp tác của anh em tại Bình Tuy với cơ sở NC và nhật báo ST ra sao. Mong sẽ nhận được thư của Ý (UT).

● ANH VŨ NGỌC XUÂN và NGUYỄN RIÊU (Phú Yên) : Đã gặp anh Luận tại Saigon. Hy vọng các anh sẽ lo xong phần vụ công việc cần thiết cho tờ báo của chúng ta tại Phú Yên. Có gì trực trắc xin cứ gửi thư về hoặc bàn với anh Lý Đại Nguyên có thể có mặt tại Tuy Hòa trong tuần này.

● Anh NGUYỄN Đ CHƯƠNG (Qui Nhơn) : Do sự giới thiệu của anh TDT, mong anh sẽ tiếp tục lo phần vụ công việc của anh TDT trước đây tại QN, có gì cần xin anh cứ thư về tòa soạn tuần báo Đời.

## DANH SÁCH THÂN HỮU ĐÃ GỬI TIỀN VỀ CƠ SỞ

Sau đây là danh sách các thân hữu đã gửi mandat về cho Ban Điều Hành Cơ Sở tuần lễ từ 13-8 tới 19-8-71.

160) HOÀNG MINH	(Quảng Ngãi) gót	10.000đ
161) TRẦN ĐÌNH BIÊN	(Quảng Ngãi) gót	5.000đ
162) TRẦN HỮU HUY	(Quảng Ngãi) gót	5.000đ
163) VŨ KIM HOÀNG	(Pleiku) gót	5.000đ
164) LÊ THỊ ÚT	(Ba Xuyên) gót	1.000đ
165) NGUYỄN VĂN ĐẠT	(Ba Xuyên) gót	1.000đ
166) HUỲNH VĂN NĂM	(Ba Xuyên) gót	500đ
167) ĐOÀN Q.T.	(Kiến Phong) gót	1.000đ
168) NGUYỄN THI TÀI	(KBC 4528) gót	5.000đ
169) LÊ QUANG LINH	(Ban mè Thuột) gót	5.000đ

(CỘN NỮA)

5-9-71

## NGÀY HỌP MẶT của anh em Sóng Thần

Ban Điều Hành Cơ Sở Nhân Chủ đã quyết định tổ chức «NGÀY HỌP MẶT CỦA ANH EM SÓNG THẦN» vào hồi 10g. sáng ngày 5-9-71 tại tòa soạn tuần báo Đời 143 Cống Quỳnh Saigon.

Trân trọng mời quý anh chị đại diện các địa phương về tham dự thật đông đủ, vì trong buổi họp mặt này nhiều vấn đề quan trọng liên hệ tới tờ báo của chúng ta sẽ được nêu ra.

Ban Điều Hành  
Cơ Sở Nhân Chủ  
và nhóm chủ trương SÓNG THẦN

# 3 VIỆC LỚN

## của các văn phòng đại diện địa phương

### NHẬT BÁO SÓNG THẦN :

- 1.- Tìm hiểu sâu sắc mọi ngành sinh hoạt địa phương để phản ánh đầy đủ và trung thực trên mặt báo.
- 2.- Vận động phò biến tờ báo rộng rãi để mang tiếng nói bảo vệ chính nghĩa tới khắp các miền đất nước.
- 3.- Quyết liệt đương đầu với mọi thế lực mưu toan bắt chính bức hiếp và bóc lột người dân lương thiện.

● ● ●

## NHẬT BÁO SÓNG THẦN

Tiếng nói của nhóm HÀ THÚC NHƠN  
Cơ quan đấu tranh của đồng bào cả nước

RA MẮT

THƯỢNG TUẦN THÁNG 9-71

## Dân chúng nên hút mỗi ngày 8 điếu thuốc phiện?

(tiếp theo trang 29)

thật nhiều cảm xúc trong cùng một thời gian. Vào trường hợp bình thường, thật khó mà thu vén, xếp đặt những cảm xúc đó cho có thứ tự trong đầu óc, trừ phi hút thuốc phiện : thuốc phiện không tiêu hủy mà dẹp êm những cảm xúc đó, cho phép người cầm bút lựa chọn một cách dễ dàng, diễn tả một cách linh động.

### Đạo luật mới, quốc hội mới

Trong khi một phần lớn dân biểu cũ còn bận tranh cử để ở lại thêm một nhiệm kỳ, đạo luật do phủ Tổng thống đưa sang đề biếu quyết khẩn cấp chắc vẫn còn nằm yên trong ngăn kéo văn phòng.

Tuy nhiên, người ta có thể chờ đợi rằng dù Quốc hội mới hay cũ, các dân biểu không có dịp nghiên cứu rõ vấn đề, sẽ nhiệt thành thông qua, đề rõ ràng mình cũng muốn được thấy xã hội trở nên trong sạch, lành mạnh.

Dự luật có thể có bốn phần :

1- Phần cấm sử dụng ma túy

2- Phần chữa cho người bị độc

3- Phần cấm bán chất ma túy cho người sử dụng (trừ trường hợp được phòng bán theo đơn bác sĩ).

4- Phần cấm tiếp tế, với hình phạt thật nặng, cho những kẻ tổ chức buôn bán chất ma túy trên một phạm vi rộng lớn.

Như tôi đã trình bày, các chất độc gây ảo giác rất nguy hiểm, và sự chạy chữa lại dễ dàng, nên nhất thiết phải cấm ngặt, và án tử hình có thể được áp dụng cho bất cứ ai buôn bán hoặc tích trữ (không phải là được phòng), từ 1 kilô các chất heroine, cocaine.., từ 100 viên thuốc Maxiton, LSD.., từ 1 tạ chất marijuana (cannabis) trở lên.

Nhưng còn thuốc phiện, nhà làm luật có nhiều lý do để tách nó rời khỏi khu vực chung của các chất ma túy khác. Những lý do đó là :

1- Hiện nay có nhiều người nghiện từ 15, 20 năm trở lên, nhưng vẫn khỏe mạnh và sinh hoạt nghề nghiệp đầy đủ. Đời sống của họ đang yên ổn, và nhất thiết họ không thuộc vào hàng người gây rối loạn trong xã hội (trái lại là khác) nên luật pháp không có lý lẽ gì để chỉ nhắm đánh tình trạng bị độc của họ mà đem họ ra xét xử, giam giữ, khiến cho nhiều gia đình đang yên vui bỗng tan vỡ mà không có lợi gì rõ rệt cho xã hội.

2- Có nhiều người nghiện mà hồng hào, nhanh nhẹn, trong khi nhiều người khác không đau yếu mà gầy ốm xanh xao. Trừ phi bắt cả nước đi thử tại bệnh viện, tòa án không thể xử quả tang một người

khách béo tốt nói là đến thăm chủ nhà nghiên hút. Từ trước đến nay, nhiều tòa án thường xét xử một cách vi vu là căn cứ theo tờ trình của cơ quan cảnh sát. Bởi căn cứ theo luật, nhân viên an ninh không thể nào bắt quả tang một người đang hút giờ một điếu thuốc. Do đó nên mới có tình trạng xò bồ là bắt cứ người lạ nào (không có tên trong sổ gia đình) bị bắt gặp trong nhà—trong nhà ở đây có nghĩa là trong bếp ngoài sân.. — cũng bị giải tòa sau nhiều ngày giam giữ (nhiều người làm cho ngoại kiều đã mất việc) và bắt cứ người nghiện nào đến thăm bạn nghiên dù không hút, cũng bị phạt tù.

3) Có những người nghiên dấu diếm làm công chức rất cao cấp ; có nhiều người nghiên giàu có ở trong những tòa lâu đài.. những người này không thể nào bị bắt, trong khi nhân viên an ninh xưa tìm trong các xóm nghèo.

4) Bất cứ tổ chức tư pháp cảnh lại chặt chẽ thế nào, vẫn có những phần tử ít lương và đồng con, tìm cách kiếm thêm và che trở cho một số tiệm hủ.

5) Về phương diện y học, bác sĩ Antoine Porot, giáo sư danh dự Đại học đường Alger viết — trong Les Toxicomanies, trang 48 — « Sau khi đề phòng mọi mặt, thật rõ ràng là người ta không thể từ chối không cho hưởng những lợi ích của thuốc phiện những bệnh nhân có bảo đảm tinh thần toàn vẹn, hay những kẻ khốn nạn đang đi trên con đường tới cái chết một cách thẳng tắp, hay phải qua những cơn hấp hối đau đớn (đau âm thư, bệnh lao đến giờ phút cuối cùng) Đây tất nhiên là vấn đề nhân đạo, nhưng dù sao nó cũng gây ra những biệt lệ . bệnh nhân có giấy bác sĩ có thể được quyền hút, cho đến chết ».

6 — Về tổ chức cai giúp người nghiên, điều rõ rệt nhất là chính phủ không thể nào, và không bao giờ có thể đủ phương tiện (y sĩ, y tá, bệnh viện, thuốc men) để chạy chữa một cách nhân đạo tối thiểu hàng trăm ngàn người nghiên trong toàn quốc. Nếu bộ y tế đuổi theo dư luận, cố gắng và vui lấy một vài trại giam đổi thành bệnh viện, thì đó là sự lừa dối tàn nhẫn và bất lương nhất.

Sáu đặc điểm trên đây đòi hỏi nhà làm luật, nếu muốn cấm thuốc phiện, cũng ít ra phải đặt nó trong một khu vực riêng biệt đối với các độc chất khác.

Lẽ tất nhiên tôi biết những người có tinh thần tắc trách đều ngần ngại trước sự phân tích quá kỹ lưỡng và nặng tính chất khoa học — y học và tâm lý học. Nhưng sự thật là, ngoại trừ những người đã được đến số tuổi nào đó, người ta còn phải kể đến rất nhiều trường hợp mà bất cứ mọi quan niệm xò bồ nào cũng có thể xảy ra, ít thiабurg để vỡ trong phạm vi cá nhân, nhiều thiaburg rối loạn trong phạm vi xã hội.

Bởi thế, tôi đề nghị :

1. Tuyệt đối cấm không ai được bán hoặc cho hút những thành niên khỏe mạnh chưa hút thuốc phiện

bao giờ. Hình phạt, trong trường hợp này, có thể đến tử hình.

2-Những người đã mắc nghiện, nếu có cơ sở làm ăn đều đặn, có nghề nghiệp bảo đảm (kể cả là công chức) và hạnh kiểm tốt, đều được khai bệnh và được sử dụng một số lượng tối đa là 5 gram. Công chức nếu chịu ký nội bản cam kết làm việc đầy đủ và chăm chỉ, sẽ được tiếp tục làm việc.

3-Những người mang bệnh nan y (cùi, âm thư đau óc.v.v.) được sử dụng thuốc phiện theo đơn bác sĩ.

4-Nhà nước đảm nhận tiếp tế, hoặc giao cho một số tư nhân nộp mua bài để làm việc đó. Công việc tiếp tế phải căn cứ thường trực vào giấy phép được cấp, và được ghi rõ vào sổ sách.

Căn cứ vào 4 đề nghị trên đây của tôi thì phải trong vòng 40 năm người ta mới tiêu diệt được tình trạng nghiện hút hiện nay. Thời gian tuy chậm, nhưng công việc mới đưa đến kết quả thành thật. Nếu ngược lại, nhà nước và Quốc hội nhất định bảo hoàng hơn vua — nghĩa là chống ma túy hơn cả người đàn anh Hoa Kỳ — cố gắng thanh toán thuốc phiện trong một thời hạn ngắn, thi chắc hẳn không thể tránh được những dao động trầm trọng đưa đến những đòn vỡ trong phạm vi cá nhân không thể nào hàn gắn được.

Và lại, điều tôi muốn nói sau cùng, nhà làm luật eyec doan cũng không nên quên rằng trong mọi xã hội tự do dân chủ, một cá nhân không thể bị pháp luật cưỡng bách, nếu không có chứng minh rõ rệt rằng cá nhân đó đang, hoặc sẽ, làm thiệt hại đến nền an ninh cộng đồng.

NGUYỄN MẠNH CÔN



## Dòng Đời

(Tiếp theo trang 50)

lạc nhân chi lạc», nghĩa là «khóc cười theo mệnh nước nồi trôi», buồn vui cùng đồng bào!

Long Khánh có UCV Đoàn minh Quan, một chuyên viên canh nông nổi tiếng, từng làm TGĐ Nông nghiệp nhưng đã bỏ ăn từ quan. Cử tri Long Khánh, đã số là nông dân, hãy dồn phiếu cho UCV Đoàn minh Quan, rất am tường nghề nông, sẽ bênh vực hiệu quả cho đồng bào «chân lấm tay bùn» tại HV chờ không phải chỉ hứa hão. Nếu当选, UCV Đoàn minh Quan sẽ ăn đứt chức Chủ tịch Ủy Ban Canh Nông thay chỗ cho các ông chủ tịch tài nhiệm vốn rất xa lạ với nghề nông.

Khuôn khổ bài báo có bấy nhiêu nên dành bớt các UCV thân hữu khác. Nhưng nếu các cử tri chịu chọn lựa đúng hướng thay vì chỉ bỏ phiếu theo lối xô số, các UCV trong sạch, có khả năng và tư cách thế nào mà chẳng «dính»?..

ĐỌC THỦ

## THẨM-MỸ-VIỆN

### NHƯ-HÀ

692, Phan thanh Giản S.G. — Đ.T. : 93.488  
Chi nhánh : 320, Ph. th. Giản SG—ĐT 99807

#### MỚI NHẤT VÀ ĐỘC NHẤT Ở VN :

- Làm ốm : Bảo đảm tuần đầu xuống từ 3 đến 12 ký.
- Do phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ.
- Làm mập : bảo đảm mỗi tuần lên từ 3 đến 6 ký.
- Do phương pháp thuần túy Y khoa.
- Bảo đảm không kết quả, hoàn đú tiền lời.

— LÀM MẶT TUỔI ĐẸP : do phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ, khoa tâm lý và khoaphân tâm học làm tiêu tan hết mọi vẻ tiêu tụy, nét nhăn nheo lại da đé hồng hào tươi trẻ.

— Do Bác sĩ THANH tốt nghiệp Đại Học Paris nhiều kinh nghiệm tại các bệnh viện Paris và Âu Mỹ trực tiếp săn sóc. Có nhiều phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi máy lạnh để quý vị ở lại.

Đặc biệt mới về loại PEELING FORT, lột da mặt không đau, không cử nồng, vẫn dùng son phấn như thường, làm trẻ 15 tuổi.

— Với phương pháp MASSAGE mới lạ máy hút tân kỳ và mỹ phẩm của LANCASTER để giúp các tế bào ngực mày nở tự nhiên, không cần bơm.

— ASPIRATEUR, máy hút mụn, tàn nhang, trứng cá, tàn vết nám, mụn cát, mụn ruồi, sẹo cạn.

— POLÉNEX làm liền lỗ chân lông.

— Có máy tinh điện làm trẻ lại 15 tuổi.

— Có mặt nạ nhau và mật ong chúa của Pháp về theo từng chuyến máy bay «Air France» giúp quý bà quý cô có làn da tươi mát.

#### ĐẶC-BIỆT MỸ-VIỆN CÁ NHÂN

— Bán máy điện tử trường Thụy Sĩ giúp quý bà, quý cô tự săn sóc làn da, xoa nắn bộ ngực cùng với mỹ phẩm mỗi bộ 7000đ.

— Bán thuốc của Stendhal và Lancaster với sự chỉ dẫn rành rẽ giúp quý cô, quý bà tự xoa nắn cho các tế bào ngực này nở như ý.

— Đặc biệt mới và chỉ bán riêng ở Mỹ Viện NHU HÀ thuốc trị mụn Resamid, Renoxyl, Komed, Hc Vanoxide, Acnestrol, Sulfacet, R. Sulforcin, Lubriderm chủ trị nhanh chóng các loại mụn cám, mụn bọc, mụn đỏ, mụn lở loét, mụn cùi, mụn nhân đen, đi kèm với xà phòng sữa của Dr Payot.

— Nhận dạy học trò theo tài liệu mới nhất của «ECOLE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES DE BEAUTE DE PARIS». Cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau 5 tháng học (I khóa 150 ngàn).

Thư và bưu phiếu đề NGÔ THỊ NHU HÀ — 692 Phan Thanh Giản — SAIGON.

Mở cửa từ 8g30 sáng đến 8g30 tối.  
Nghỉ ngày Chủ nhật.



• MỖI NGÀY  
CÓ HAI CHUYẾN BAY

SAIGON —  
ĐÀ NẴNG

• MỘT CHUYẾN :

SAIGON — HUẾ

• MỘI TUẦN CÓ 5 CHUYẾN BAY

SAIGON — NHA TRANG

Băng phản lực cơ tối tân :

« BOEING 727 »

• 106 hành khách • 900 cây số/Giờ

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

KEM  
GỘI ĐẦU

Shampoo  
CREAM

- MUỘT TÓC
- SẠCH GÀU
- HẾT NGỨA

LANSON

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

Tóc mai sợi ngắn sợi dài

«Lan Sơn» em gội thường hoài ngàn năm

Sữa Bột Hòa Lan

• THÍCH HỢP NHẤT CHO TRẺ EM



## Công thức hòa hợp Sữa Bột :

### NHÃN MÀU XANH (half cream)

- gần một phần mỡ dành cho trẻ sơ sinh  
dến 2 tháng hay người già yếu.*

— Protéine . . . . .	20%
— Matières grasses . . . . .	10,5%
— Lactose . . . . .	26%
— Saccharose . . . . .	36%
— Minéraux . . . . .	4,5%
— Humidité . . . . .	3,0%
— Vitamine B 1 . . . . .	0,002%
— Vitamine B 2 . . . . .	0,002%
— Vitamine A : . . . . .	1250 U.I. par 100 grs
— Vitamine D 3 : . . . . .	400 U.I. par 100 grs
Calories : 447 par 100 grs	

### NHÃN MÀU VÀNG (full cream)

- toàn lượng mỡ, dành cho trẻ em trên 2  
tháng và người lớn.*

— Matières grasses . . . . .	17,5%
— Lactose . . . . .	23,5%
— Protéine . . . . .	18,5%
— Humidité . . . . .	3%
— Minéraux . . . . .	4%
— Saccharose . . . . .	33,5%
— Vitamine B 1 . . . . .	0,002%
— Vitamine B 2 . . . . .	0,002%
— Vitamine A : . . . . .	1250 U.I. par 100 grs
— Vitamine D 3 : . . . . .	400 U.I. par 100 grs
Calories : 480 par 100 grs	

Muốn cho Dân mạnh Nước giàu,  
Phải chăm nuôi Trẻ lúc đầu mới sanh

CHỈ CÓ SỮA BỘT :

# gitana

nhập cảng từ Hòa Lan  
là đáp ứng được ý thơ nêu trên

SỮA BỘT :

# gitana

còn có đặc điểm

- Dễ pha, tan ngay.
- Chất sữa giống hệt sữa mẹ, nuôi dưỡng trẻ em mau lớn khôn.
- Đầy đủ sinh tố.
- Dinh dưỡng cơ thể cho chung cả : NAM PHỤ LÃO ÁU, nhất là cho giới thè thao, nghệ sĩ và cư sĩ.
- Giá bán phải chăng.



CÓ BÁN TẠI

- các nhà thuốc tây
- các trung tâm bán lẻ thuộc Cục Quân Tiết
- trung tâm bán lẻ Nguyễn Du
- các siêu thị và tiệm tạp hóa