

ĐỐI

9



ON
HÀ
MÃ

Ung cử viê



ĐỜI

95

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

ĐẶC BIỆT : ỦNG CỦ VIÊN, ÔNG LÀ AI ? (4)

- ỦNG CỦ VIÊN, ÔNG LÀ AI (4) : phóng viên đời

2

CHÁNH TRỊ

- MỸ CHÍNH THỨC CÔNG BỐ NHẬN TCVÀO LHQ : lý do nguyễn
- ĐẤU TRANH CHÁNH TRỊ : doi
- CIA TÙY BÚT : eacsy
- NHỮNG MÃNH VŨN dương kiền
- NHỮNG VỊ THẾ CHIẾT : ie iê
- APOLLO 18, NHỮNG BIỀU NÀY BẠN CHUA BIẾT : hâiluu

3

VĂN NGHỆ

- CÁNH HOA CHÙM GỦI : quynhdao
- BA CHÀNG HÀN SĨ : vânbinh
- LUỒNG CẢI VÀNG : eungtishbiền

4

CÁC MỤC THƯƠNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTN • CƯỜI QUÊN ĐỜI ĐỘI • MỘT VÒNG THẾ GIỚI

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 95	TUẦN LỄ TỪ 12-8-1971 ĐẾN 19-8-1971
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TÙ và nhóm Sóng	GIÁ 50đ	Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

đầu tranh cho đổi

ĐẦU TRANH CHÍNH TRỊ

Như chúng tôi đã viết từ ba số báo trước đây, việc tuần báo **Đời** dành một số trang để giới thiệu những ứng cử viên được tòa soạn tin nhiệm là thái độ tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Hộ nghị Viện kỳ này.

Khởi sự, tòa soạn chỉ có ý định giới thiệu một số giới hạn các ứng cử viên xưa nay vẫn gần gũi với báo **Đời**, và anh em tòa soạn nhận thấy phải nhiệt liệt ủng hộ những thân hữu đó hy vọng quốc hội sẽ có thêm những dân biểu xứng đáng. Đó là những người như L.S Trần Văn Tuyên, L.S Dương Kiền, nhà báo Phạm Xuân Ninh hay giáo sư Lê Thành Trí v.v...

Nhưng sau đó, một điều khiến tòa soạn vừa mừng vừa lo, là sự trên ngập của các ứng cử viên tới thăm báo **Đời** và mong được thử thách để giới thiệu trên mặt báo. Sự tranh ngập đó làm tòa soạn phẫn khởi, khi thấy uy tín của tuần báo **Đời** thực sự được chênh lệch, nhưng điều đó cũng khiến anh em lo ngại vì không biết việc lựa chọn của mình có mâu thuẫn phần chắc chắn hay không.

Trong số các vị ứng cử viên chúng tôi giới thiệu ngoài số người dự liệu lúc đầu, có những người vẫn được tòa soạn biết và tin tưởng, như Phi công Nguyễn Văn Cử, nhà giáo Tạ Văn Tài, Sinh viên Đoàn Kinh v.v...

Nhưng trong số đó cũng có những vị mà tòa soạn mới được quen biết, và xét đoán qua mấy lần tiếp xúc ngắn.

Luy vậy, trung thành với tôn chỉ «Tham gia tích cực», chúng tôi đã tiếp xúc giới thiệu những ứng cử viên ở xa tới, nhất là từ các tỉnh như Mỹ Tho, Nha Trang, Đà Lạt, Qui Nhơn v.v... Chúng tôi hy vọng việc lựa chọn của chúng tôi nếu có thiếu sót, sẽ được bạn đọc các nơi bù túc. Mục tiêu duy nhất mà chúng tôi mong bạn đọc lưu ý, là làm sao tất cả bạn đọc của **Đời** sẽ tham gia tích cực vào cuộc vận động tuyển cử này. Chúng ta phải can đảm lựa chọn, cỗ động tích cực cho những ứng cử viên mà chúng ta tin tưởng.

Thái độ tích cực đó liên quan đến sự Còn hay Mất của chính chúng ta. Chúng ta lựa chọn chế độ dân chủ. Chúng ta lại đang phải đương đầu với Cộng Sản.

Chế độ dân chủ không thể tồn tại nếu các công dân không tích cực tham dự vào sinh hoạt chính trị, đấu tranh chính trị với nhau trong khuôn khổ hiến pháp.

Có đấu tranh chính trị nội bộ rồi, người dân mới trưởng thành, sẵn sàng đương đầu về chính trị với kẻ địch của chúng ta là Cộng Sản.

Nếu mọi công dân tham gia với cuộc vận động bầu cử, không xét đoán cẩn thận và quyết định lựa chọn cẩn thận, thì quốc hội sắp tới sẽ ràng không hơn gì quốc hội cũ.

Dù bạn đọc có thè không đồng ý với báo **Đời** về các ứng cử viên mà **Đời** giới thiệu, xin quý bạn hãy tỏ thái độ, hãy tham dự tích vào việc lựa chọn.

Đó là điều chúng tôi mong mong mỏi.

Phò Minh Chủ

Khi ông già Hương ưng cử Thượng Viện, Đầu Gói có lén tiếng chê ông là cổ dãi ăn xôi, Tư Trời Biển ở Tin Sáng bèn hench vực ông già rằng lũ con cháu của ông già không phải không biết ông già của mình lầm cầm, nhưng nếu ông già ra đường bị người khác trêu chọc, thì bọn con cháu bắt buộc phải bảo vệ ông già. Tưởng anh em Tin Sáng sẽ bênh ông già tới cùng, ngờ đâu trong báo Tin Sáng ngày 5-8, với bài quan điểm «Niềm tủi nhục khi lanh tụ qui hàng» Ngô Công Đức vừa lên tiếng kết tội ông già là «phản bội». Lời lẽ rất lâm ly ai oán. Rằng:

«Hôm nay tôi hổ thẹn khi thấy thần tượng xưa kia của tôi lùi lui bước theo sau con người mà ông và tôi đã chống. Ông đã từng lãnh đạo chúng tôi trong cuộc chống đỡ đó... Hôm nay, ông bỏ chúng tôi đi qui hàng phe đối nghịch để mong được làm Phó Tổng Thống, con chúng tôi, chúng tôi vẫn ở lại trung thành với vị trí và lập trường do cụ vạch cho chúng tôi. Chúng tôi không ngần ngại đã bị phản bội, và lừa đảo một cách trắng trợn. Chúng tôi thất vọng ê chề khi nghe cụ Hương ưng cử Nghị sĩ và ngày nay không những chí thất vọng đau buồn mà chính danh dự và thề diện dân miền Nam này đã bị cụ vùi xuống sinh lây khi một lãnh tụ miền Nam nhận đứng phó cho liên danh Ng. Văn Thiệu.

Chúng tôi đã một lần đi phò minh chủ, bị mìn chủ lừa gạt và phản bội để qui hàng phe nghịch, chúng tôi rút kinh nghiệm đón đầu này, đó là bài học cuối cùng khi đi phò minh chủ...»

Đầu Gói có lời chia buồn cùng ông Ngô Công Đức. Đồng thời gợi một vài ý kiến.

Tại sao bạn lại dột đi phò minh chủ? Từ lâu, Đầu Gói chỉ biết, chỉ tôn thờ có một minh chủ, minh chủ đó là... Đầu Gói. Đầu Gói thờ Đầu Gói làm minh chủ, cũng dù mê rồi hơi súc đầu thờ người khác. Nhiều khi chính Đầu Gói còn bị Đầu Gói phản bội, huống chi người ngoài!

Kè ra chúng ta cũng hả nêun buồn khi bị minh chủ phản bội. Vì sống là gì nếu không phải là phản bội



KHA TRẦN ÁC

Cưới sống

Từ trước tới nay, Đầu Gói vốn không tàn thành vụ ông Kỳ ứng cử Tổng thống và nhất quyết không bỏ phiếu cho ông, vì nghĩ ông còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa đủ đạo đức, tài năng xứng đáng làm người lãnh đạo số 1 của đất nước. Cho nên nghe tin ông bị bác đơn, Đầu Gói mừng cho ông làm và hy vọng những thử thách mà ông đang gặp sẽ khiến ông trở thành một chiến sĩ thực sự, không lóng lánh, tếu như trước trong lúc cao hứng. Đầu Gói bèn khao cả tòa soạn mọi chầu gác đi. Thú thật, về cái vụ «gần» đàn bà, Đầu Gói chỉ xuân thu nhị kỷ, vì vốn sức yếu, mỗi lần đi lại với đàn bà là một lữ cõi bợ, cá tuân lễ, không viết lách gì được. Do đó chuyện đi tồ quỷ đối với Đầu Gói là hẵn hữu lám. Lần này, Đầu Gói bị anh em cử ra điều khiển tờ Sóng Thần nên Đầu Gói cũng định cưới sống thường một phen, trước khi cưới Sóng Thần để xem minh có còn dẻo dai, có sức chịu đựng lâu dài không. Ông Đạo Cầy là người ngày nào cũng hành xác, cũng «cầy» rất siêng năng, dẫn anh em tới một tò quỷ hạng luých, kiểm cho Đầu Gói một á tràn đầy nhựa sống và bảo: «Nếu chưởng môn cưỡi nồi con sóng này thi lo gì không cưỡi nồi Sóng Thần». Bèn cưỡi. Kè ra cũng kinh tay gi làm hiền hache, nhưng cũng trên điem trung bình. Hành quân rồi nằm thở dốc ra. Ra lệnh cho em bé lấy bão đọc tin thời sự cho nghe. Em bé đọc tin TT Thiệu tiếp đoàn lân khách áo đen Nhân Dân Tự Vệ. Đọc rằng:

Những tân khách hiếu kỳ

Họ hầu hết từ các tỉnh xa vừa đến thủ đô. Mười tám ngọn đèn treo (lustre) trên trần phòng tiếp tân, tuy tỏa ánh sáng dịu dàng, nhưng đã làm chúa mắt các vị tân khách này bởi sự lộng lẫy của nó.

Đặc biệt, trong thời gian chờ đợi Tổng thống đến, họ được phép ngồi xuống nền có trải thảm bông.

Nhiều tiếng xì xào nồi lên: «Em đít quá! Ước gì có được một khúc về lót trên ván nǎm êm biết mẩy!» Cái gạt tàn thuốc lá, cái bàn nước, cái cửa kính không lồ, vòi nước trước sân Dinh Độc Lập... tất cả đều là đề tài bàn cãi sôi nổi của các vị tân khách áo đen.

Sau khi nhận lãnh phong bì do Tổng Thống thưởng với 5 ngàn đồng làm lô phí, tân khách rủ nhau thưởng thức các món bánh của Dinh Độc Lập, gọi là «ăn cho biết nó ngọt đến mức độ nào!»

Một nữ đoàn viên NDTV chiến đấu bị một câu hỏi hóc hiem:

— Cô đã «đụng trận» mấy lần rồi?

— Đã thưa lâu lâu mới đụng một lần!

— Mỗi lần đụng như vậy, cô có mệt không?

(trích Chính Luận)

Đọc tới đây, em bé phi cười, lên tiếng phê bình:

— Thay vì trổng thường cho mỗi tân khách 5 ngàn đồng, nếu người ta khao mỗi tân khách một chậu «chí em» ta, có phải mình cũng có phận nhờ, hết lòng ủng hộ Tông Thống không? Mà các tân khách lại càng được một phen êm đít, êm đít hơn ngồi trên nền thảm bông.

Kiểm điểm

Đầu Gối ngán quá : Cuộc bầu cử Hạ viện đã đến đít rồi, mà Đầu Gối còn cả một lô bạn bè cần giới thiệu, không giới thiệu kịp thì các ông ấy mèo heo, chửi om sòm... Ở Quảng Ngãi thì có anh Mai Ngọc Được là người sạch, có uy tín, tuy kinh tình trưởng mà nghèo sơ sác. Có anh Nguyễn cao Can trong ban giám đốc của Nghĩa Thục Quảng Ngãi là phản tử trẻ, có tâm huyết. Ở Bình Định thì có anh Đoàn Định Dương, đương kim dân biểu, già của Án Quang, ứng cử ở đơn vị cũ, vì chưa hồi ức. Ở Khánh Hòa thì có Võ mạnh Đồng, một người em kết nghĩa của Đầu Gối. Võ mạnh Đồng là người khi khai lâm, từ khi anh ra ứng cử, anh không hề lên tiếng nhờ báo Đầu ủng hộ anh, mặc dầu đối với Đầu Gối, tuy không ruột thịt, nhưng cũng coi nhau hơn ruột thịt. Ở Đà Lạt thì có bác sĩ Hoàng Ngọc Định là người bạn từ thuở hàn vi. Bác sĩ Định là bạn thân của cố bác sĩ Hà Thúc Nhơn, bác sĩ Phạm Văn Lương. Anh Lương vừa lên Đà Lạt để tiếp tay cho anh Định, chắc anh Định có nhiều hy vọng trúng cử. Đang tiếc một điều là kỳ trước, Đầu đăng hình bác sĩ Định thì lại không có bài giới thiệu, kỳ này mới có bài. Ở Gia Định thì có Trung tá Nguyễn Văn Minh Trưởng Khối tổ chức thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị là người xứng đáng, có tư cách đáng hoàng. Ở Nha Trang thì có nhà văn, luật sư Dương Kiền mà Đầu ủng hộ hết mình. Anh nghèo rót mồng tơi, phuong tiện tranh cử của anh hầu như không có gì. Đầu vừa gửi cho anh một số tiền cùm, nhưng muối bỏ bể, chả thấm thia gì. Nghèo hơ, nứa là Phạm hào Quang, Phó Chủ tịch Tông hội Sinh viên, bị bối tên ứng cử rồi lại được chấp đơn ứng cử. Phạm hào Quang là một thanh niên hăng say, có tâm huyết. Hạ viện cần phải có những phản tử như

Hảo Quang nhưng Đầu Gối sợ anh rớt quá, vì anh không có một phương tiện vận động nào ngoài số bạn bè đồng chí của anh. Nghèo hơ, nứa là lãnh tụ Đoàn Kiều, cũng như lãnh tụ Sinh viên Phạm hào Quang, đợi hết chòi nói. Ở Pleiku tài Hoang Tế Phillip Phạm xuân Ninh ăn chắc tới 200%. Đầu thủ lợi hại duy nhất của anh là Hồ Uyên, đương kim dân biểu. Nhưng ông này thi Đầu Gối biết rõ lắm. Thời Ngõ định Diệm, ông đã nàm khâm Chí Hòa 2 năm. Sức học của ông chỉ vào bậc tiểu học, vậy mà ông thi gian lận ra sao cũng đậu tú tài. Trong thời gian mần dân biểu, nhân danh đồng bào Thượng, ông xin bộ Giáo Dục cấp cho hai học bông, rồi ông cướp hai học bông do cho hai đứa con ông, cho hai công tử du học ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản, hai công tử đi theo phản chiến, không ngờ chửi chế độ miền Nam. Trong cuộc bầu cử



này, ông mua 100 cái xe Honda, phát cho các cđ động viên, giữ lại hóa đơn xe, hứa với họ rằng nếu họ vận động đặc lực khiến ông trúng cử thì ông thưởng xe Honda cho họ, nếu ông trượt vỏ chuối, thì ông đòi lại xe. Ông lại được ông tỉnh trưởng Pleiku ủng hộ iết minh, vì ông là tỷ phú tung tiền như nước. Đầu với mọi đối thủ lợi hại, lâm tiền nhiều bạc như rúa, Phạm xuân Ninh chỉ có trên răng, dưới bị đạn, nhưng Đầu Gối dám cá với bạn đọc là anh Hà Thượng Nhân sẽ trúng cử. Hà chưởng môn vốn lười nhất thế giới, vậy mà lúc này, anh bốc cháy, làm việc 24 giờ trên 24 giờ. Nhất định anh phải trúng cử, phải đánh bại tỷ phú Hồ Uyên.

Siêu Phong

Trong mục «Đời muôn mặt» của Đầu tuần trước, có bài «Siêu Phong», vua thuoc là Giao Chỉ. Đầu Gối

không đọc trước bài đó trước khi cho xếp chữ, nên Đầu Gối ăn bận thấy bài đó có luận điệu hơi sờ sờ đối với bộ Kinh tế. Đầu Gối bèn than phiền người phụ trách mục «Đời muôn mặt»:

— Đầu không chịu ơn gi ông Tông Ngọc, nhưng theo lời đề nghị của Đầu Gối, ông Ngọc đã sốt sắng lấy tư cách cá nhân, vận động các Mạnh thường Quân, giúp đỡ Nghĩa Thục Quảng Ngãi rất đặc lực. Vậy mà báo Đầu lại chơi sỗ bộ Kinh tế khiến tôi thấy kẹt quá.

Người phụ trách trả lời Đầu Gối :

— Tôi nhận sự sơ xuất của tôi. Nhưng tôi thành thực hỏi anh, nếu không có vụ ông Tông Ngọc nằng nặc Quang Ngãi Nghĩa Thục, thì anh có sẵn sàng cho đăng bài «Siêu Phong» mà không băn khoăn thắc mắc gì không?

Đầu Gối suy nghĩ 1 phút trước khi trả lời.

— Chắc tới 70% là tôi cho đăng.

— Vậy thi anh còn rày là cái khò nào? Anh vẫn thường ban bố chấn túc rằng cần phải khách quan, vò tư, đừng để tình cảm lật vật chi phối cơ mà!

Đầu Gối dành chịu thua. Nhưng sau đó, Đầu Gối vẫn không hết băn khoăn. Đầu Gối tự nhủ : «Nếu ông Ngọc có thiện chí thực sự muốn diệt tên thi phật đầu cơ Siêu Phong, mà mình không tiếp tay cho ông, còn đang tâm phả ông, thi lương tâm mình sẽ ngũ sao!»

Do đó, Đầu Gối đã thỏa thuận với tòa soạn sẽ điều tra cho rõ trắng đen trong vụ Siêu Phong. Nếu trong vụ này, bộ Kinh tế cũng lém nhém thi Đầu sẽ bắt buộc, gắt tinh cảm ra một bên, đặt vấn đề với ông Tông Ngọc. Nếu bộ Kinh tế không có lỗi gì, chỉ có thiện chí, thi Đầu sẽ thẳng thắn cáo lỗ cùng ông Tông trưởng và sẽ tích cực tiếp tay với bộ Kinh tế, diệt bọn tài phiệt đầu cơ.

Riêng về ông Tông Ngọc Đầu Gối tin chắc ông không buồn vì bài báo vì trong buổi tiếp xúc với ông BG nhận thấy ông là người «đẹp», it đếm xá đến những lời khen, tiếng chê, chỉ biết làm việc theo lươn



KÉU KHUYỄN KỲ

(Phó TFS N.C Kỳ còn trực trắc vấn đề nộp đơn ứng cử)

Danh lợi ra gì cụ Phó ơi
Chi bằng theo Tú, dặng ăn chơi
Nước non mặc mẹ đòn con trέ
Nhiệt huyết càng thêm chán mớ đời.
Tông thống tuy to cũng chẳng băng
Nhì trời nhất vợ, nhớ hay chăng?

Phu nhân đẹp thế mong gì nữa
Mắt phượng, da ngà, tay búp măng!
Thôi hãy về đi, hãy sống thường
Đêm ngày cùng vợ rót du dương
Sao không Võ Kỵ quên đời chán
Ngồi kè lồng mây cho Triệu nương?

Sao khoái bon chen đè vợ hiền
Phản son phai nhạt, quả ông điên!
Phù sinh một kiếp phao như gió
Tiểu ngao giang hồ ấy mới tiên!

Đời sẽ chê dài cái bắc Hương
Da mồi, răng rụng, tóc pha sương!
Bước đi không nỗi còn ham hố
Cố đấm ăn xôi rõ chân chường!

Liêm sỉ bầy giờ họ bán son
Có vinh gì nữa, chức vion tonv
Này ông, gác kiếm; tranh chí mệt
Gương Diệm khi xưa vẫn sáng tròn!

Giành giật khuyên rắng hãy tránh xa
Ta vè nặng vợ thử ngâm nga:
Hơi ơi chí lớn trong thiên hạ
Rót lại không đầy chiếc lá đà!

TÚ KÉU

Bấy lâu anh vẫn đì hàn,
Bèn lò, bèn bể, nồi than, chậu
đồng

Anh hàn từ xóm Bắc cho chí
xóm Đồng
Bao nhiêu cô gái chưa chồng anh
cũng hàn cho.

Thoát vào quỳ xuống dào lò,
Bé thôi pháp phò, đồng lại chảy

Anh hàn từ mười bảy cho chí
mười ba

Mười lăm, mười tam đem ra anh
cũng hàn

Cô này to lồ, tốn thân,
Đồng đâu mà đồ cho dàn lồ ni?
Hết đồng anh lại pha chí,
Anh hàn chín tháng cõi mình thi

thu thai
Sinh được thằng bé con trai.
Về sau giống bố, gặp ai, nó cũng
hàn

ANH THỢ HÀN
Vốn khi xưa anh ở trên trời
Đứt giây rơi xuống làm người
trần gian,



các phóng viên Đời

Ứng cử viên, ông là ai ?

(Bài 4)

Luật Sư DƯƠNG KIỀN :

Phải tạo niềm tin nơi chế độ dân chủ !

Câu hỏi đầu tiên người ta đặt ra cho một ứng cử viên vẫn là : « Ông có sự cải tiến xáu người ta vẫn gán cho Hạ nghị viện chẳng ? Tại sao ông lại ra ứng cử ? »

Luật sư Dương Kiền, nhà văn quen thuộc của độc giả báo Đời đã trả lời rằng ;

— Tôi quan niệm mỗi công dân, trong cương vị của mình, đều có thể đóng góp vào công việc chung một cách hữu hiệu. Nhưng những ai một khi tự tin hay nói là tự hào cũng được, có khả năng và có lòng thành khẩn muốn dẫn đạo xã hội thì phải chấp nhận đứng vào cương vị khó khăn nhất. Nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua đã thất bại ở chè và phải chịu ô nhục như thế nào trước đồng bào và lịch sử thì ai cũng có thể thấy rõ. Bây giờ để cứu vãn niềm tin của dân chúng hướng vào chế độ dân chủ, Quốc hội nhiệm kỳ này, ngoài nhiệm vụ thông thường nhưng cũng đã quá khó khăn của một cơ quan hiến định, còn có nhiệm vụ đón một đồng rác về đại để tạo niềm tin nơi chế độ. Không còn niềm tin nơi chế độ thì danh nghĩa chống Cộng của chúng ta xụp đổ hết. Vì vậy cuộc bầu cử này là một vấn bài quyết liệt. Tôi chỉ tham dự khi vấn bài quyết liệt chứ không chấp nhận ngồi vào cạnh bậc bíp để chia chác quyền lợi bất chính».

— Các ứng cử viên khi quyết định tranh cử thường vận động trước sự ủng hộ của chính quyền, tôn giáo hay đảng phái và dự trù một ngân khoản vận động lớn. Riêng anh, anh dựa vào thế lực hay tờ chiec nane khi quyết định tranh cử ?

LS DƯƠNG KIỀN : « Niềm tin của tôi đặt vào cử tri. Xin hỏi lại quý anh thế lực nào, tờ chiec nào hay tôn giáo nào đã làm được việc gì hữu ích cho Tô quốc ? Chẳng những không làm được gì mà chính óc bê phái ti tiện nhô nhèn đã khiến miền Nam này suy đồi thảm hại như ngày nay. Xin sự ủng hộ thì phải cam kết có nghĩa là phải đồng lõa với những bọn người đang làm hại miền Nam. Vì thế dù không dám cùi tôi cũng không chấp nhận đứng vào một tờ chiec nào hiện có vì tôi thấy họ đều sa đọa cả và sẽ bị đào thải một ngày rất gần.

Còn nói rằng tin nơi cử tri thì tôi không cho đó là một cách nịnh bợ cử tri hay nói trên lý thuyết. Nghiên cứu các cuộc bầu cử Hội Đồng Tinh năm vừa qua, tôi thấy có một đa số đac cử không nhờ ở sự hỗ trợ của tôn giáo hay đoàn thể nào. Họ đắc cử nhờ ở sự trung lập thành tín, sự nhiệt tâm và khả năng. Phiếu bầu cho họ là của các cử tri không thuộc phe phái nào, không có sẵn định kiến, và các cử tri này chiếm đa số, nói theo danh từ thời thượng thì đó là «đa số thầm lặng». Phản ánh trung thực lương tri của một xã hội. Phải tin nơi điều đó thì mới có thể tin nơi hiệu năng của chế độ dân chủ, nếu không thì chẳng còn vấn đề gì nữa.

Còn nói đến ngân khoản vận động thì tôi có hơi buồn. Tuy tôi không mong có 5,7 triệu để mua chuộc các viên chức địa phương nhưng tôi cũng cần khoảng 50 ngàn trở xuống để nuôi vợ con trong một tháng nghỉ già hạn không lương và có phương tiện đi đây đi đó nói chuyện với đồng bào. Nhưng đi vay các thân hữu như anh Chu Tử thì ai cũng lật cả, có lẽ tôi phải đi vay lãi nhưng thật ra cũng

chưa biết vay ở đâu vì chẳng có vật gì để cầm thế cho mấy ông xét tiền.

Nếu một ứng cử viên nào khoe cái nghèo của mình ra, ta có thể nghĩ là thủ đoạn mỵ dân. Nhưng với D. Kiền thì chúng ta có thể tin được rằng anh thực sự nghèo, gia đình anh sống nhờ vào đồng lương của quân đội. Anh kiếm thêm chút đỉnh bằng các tác phẩm văn chương và các bài báo.

Ai đã đọc Dương Kiền, thi biết quan niệm của anh về chế độ dân chủ pháp trị, với các bài tiểu luận của anh trên các tạp chí. Đối với nhiệm vụ của Quốc hội kỳ II này, LS Dương Kiền cho rằng : Quốc hội nhiệm kỳ II trước hết phải dọn dẹp mấy đồng rác do nhiệm kỳ I để lại, tạo được niềm tin nơi chế độ dân chủ, sáng tạo một chủ thuyết dân chủ thích hợp với một quốc gia ÁChâu như Việt Nam. Muốn thế, Quốc Hội phải trong sạch, quả cảm, phong phú khả năng dẫn đạo. Ngoài nhiệm vụ làm luật để thực hiện nguyên tắc pháp trị (nếu Quốc hội hiện nay, than ôi, không có lấy một luật già biết viết một bản văn luật, cho đúng văn phạm) mà còn phải là một cơ cấu đủ uy tín và khả năng kiềm chế hành pháp và tư pháp lăn xuống cái gốc sa đọa và độc tài, độc đoán. Quốc Hội còn phải chia sẻ gánh nặng lãnh đạo chiến tranh hay mưu cầu hòa bình phù hợp với quyền lợi tối thượng của Tô quốc, có thể chúng ta mới không bị bán đứng bởi các siêu cường đang âm mưu chia chác quyền lợi trên xương máu các nước nhỏ.

HỎI : Anh vừa nói đến chiến tranh và hòa bình, xin anh cho biết ý kiến rõ ràng hơn về vấn đề ấy ?

ĐÁP : Phải chân thành mà nói đó là vấn đề ngoài tầm tay chúng ta. Cuộc chiến này không do chúng ta gây nên thì cũng không do chúng ta cấm dứt được. Nhưng dù tình thế biến chuyển ra sao, vấn đề chúng ta sẽ có lợi hay bị thiệt cũng tùy thuộc nơi chính chúng ta phần nào. Chúng ta có thể đòi một thế đứng có lợi cho cuộc tranh chấp con tiếp diễn trong tương lai dưới hình thức khác, đấu tranh chính trị chẳng hạn hay không là tùy ở chúng ta có thực lực hay không. Thực lực ấy không phải ở súng đạn mà là ở sự lãnh đạo sáng suốt và mạnh mẽ, ở sự đoàn kết nỗ lực toàn dân, dẹp bỏ được sự chia rẽ giữa tôn giáo và tôn giáo, đoàn thể với đoàn thể, địa phương nọ với địa phương kia, và tất cả những thứ ấy với nhau. Sức mạnh ấy còn ở sự cải tạo xã hội, tiêu diệt tham nhũng, bất công, phát triển kinh tế và giáo dục.

Những việc ấy chúng ta phải làm cho bằng được với nhau, không cần ngoại bang và cũng không sợ ngoại bang, đó là cái giá phải trả cho hòa bình.

HỎI : Cuối cùng anh có hy vọng cử tri sẽ bỏ phiếu đồng đảo không ? Hy vọng đắc cử của anh bao nhiêu phần trăm ?

ĐÁP : Sự chán ngán của cử tri vì chế độ này đặt ra quá nhiều cuộc bầu cử và bầu cử quá nhiều gian lận khiến tôi vừa bị quan trọng lạc quan. Bi quan vì sợ thua sory gian lận. Lạc quan vì như tôi vẫn tin một đa số thầm lặng sẽ phản đối theo lương tri

hơn là theo ảnh hưởng phe phái, và mặt khác, phản ứng của cư tri lần này là quyết không để một số người bần thiu lọt vào Quốc hội, là quyết không để bọn gian lận được phép nhân danh mình. Trái với mọi tiên đoán bi quan, tôi tin rằng tỷ lệ cử tri tham dự cuộc bầu phiếu kỳ này sẽ cao khac thường. Tỷ lệ hy vọng của tôi chính là kỳ vọng ở tỷ lệ cử tri tham dự cuộc bầu cử.

ĐOÀN KINH

Hình ảnh đẹp trong cuộc tranh đấu 1970

Nhiên học 1969 — 1970, không khí tranh đấu đã ổn áo trở lại với những hình thức xuống đường mới lạ, với lựu đạn cay, phi tiễn, ma trặc và mặt nạ, những hình ảnh quá quen thuộc với dân Saigon, nhất là hương vị của lựu đạn cay, ai đã một lần thưởng thức thì khó có thể quên được. Trong khung cảnh chụp chòn nào loạn đờ, một hình ảnh đẹp cùi lê con sót lại trong lòng chúng ta là hình ảnh của Đoàn Kinh, một lãnh tụ sinh viên không phe phái, can đảm, nhiệt huyết có trách nhiệm và cần trọng.

Một điểm đặc biệt chúng ta phải chú ý là sự rút lui im lặng của Đoàn Kinh đúng lúc toàn thể anh em sinh viên đang hàn hoan với những thành quả tốt đẹp của cuộc tranh đấu. Sự rút lui của anh bao đầu, đã gây một thắc mắc không nhỏ cho giới SV và báo chí. Nhưng sau đó, mọi sự đã rõ ràng : Những thế lực chính trị nấp bóng SV cũng như những bàn tay ngoại bang đặt sau lưng các phe phái, từ chính quyền đến các nhóm áp lực đã hiện hình. Không cần một lời giải thích, chúng ta đã hiểu rõ thái độ của Đoàn Kinh.

Thực sự trong suốt cuộc đời SV của anh, Đoàn Kinh chỉ xuất hiện nhiều trong cuộc tranh đấu 1970.

Qua cuộc tranh đấu trên, Đoàn Kinh đã có một đời lầu tiếp xúc trực tiếp với những nhân vật quan trọng của chính quyền, một vài kinh nghiệm nhận được cho phép anh kết luận rằng : chính quyền hiện nay không giữ đúng vai trò của họ, vai trò hương dẫn, xây dựng sinh hoạt cộng đồng. Họ chỉ muốn dập tắt ngay các vấn đề gai棘 bằng mọi thủ đoạn thay vì phải giải quyết trong tinh thần thiện chí. — «Đối với 3 nguyên vong của sinh viên do chúng tôi nêu ra trong cuộc tranh đấu 69-70, ngay cả Tổng thống Thiệu cũng phải công nhận tính chất xác đáng của nó, nhưng vẫn luôn luôn cho rằng đó chỉ là nguyên vong của một thiểu số, rồi chờ đợi đến khi vấn đề đã có một tầm vóc khá lớn mới chịu tìm cách giải quyết...»

Nói với chúng tôi, Đoàn Kinh luôn luôn nhắc nhớ đến vai trò của người lãnh đạo chân chính. Anh nói : «Bạn trẻ chúng minh bây giờ bị ảnh hưởng của chiến tranh quá nặng nề, hơn nữa, lại không có một chính sách giáo dục rõ rệt. Hầu hết, các vị Tổng Trưởng giáo dục đều không phải là người chuyên môn, đã được đưa lên chỉ nhằm

những mục tiêu có tính chất chính trị, từ đó chúng ta ở trong một tình trạng đang chơi với nguy hại vô cùng, nếu không thoát khỏi, thì chính bọn đàn em của mình cũng sẽ băng hoại nốt!..» Thảo luận với chúng tôi về vai trò của lớp trẻ, nhất là thành phần sinh viên học sinh, đối với khía cạnh quan trọng của đất nước hiện nay. Anh Kinh quan niệm rằng sinh viên học sinh phải là thành phần đóng góp tích cực, nói lên những nguyện vọng của quần chúng và tiếp tay cải tạo xã hội, phát động một cuộc cách mạng giáo dục phù hợp với bối cảnh đất nước, một chính sách giáo dục không theo Mỹ không theo Tây, không có tính cách từ chường nhồi sọ.

Đoàn Kinh than với chúng tôi : «Tập thể sinh viên hiện đang ở trong tình trạng rời rạc, qua các cuộc tranh đấu, tôi nhận thấy thành phần chủ động rất đông, đồng ý cũng im lặng, không đồng ý cũng im lặng...» Anh nhớ chúng tôi viết lên lời kêu gọi khẩn thiết và chân thành của anh mong rằng anh em sinh viên học sinh tự ý thức trách nhiệm của mình đối với dân tộc, đối với chính lập thể của mình để sinh hoạt một cách tích cực hơn, đừng khoán trang vấn đề cho một thiểu số sống xáo măi.., phản ánh về những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng đảng buồn đó, anh Kinh nhận xét : « Sau 1963, nhất là sau 1965 tiếng nói của tập thể sinh viên rất mạnh nên một số phe nhóm đảng phái đã cố tình tìm cách chen chân vào chi phối ngầm khiến sự vỗ tay của sinh viên không còn nữa. Từ đó, một phần lớn anh em sinh viên có thái độ dè dặt hơn để khỏi bị lợi dụng trong những hoạt động có lợi cho một thiểu số núp đằng sau. Hơn nữa, cũng vì chính sách giáo dục «võ rứng» chắp nối khiếu khoáng cách từ trung học lên Đại học quá chênh lệch. Không sửa soạn được tinh thần sinh hoạt dân chủ ở Đại học cho những tân sinh viên mới ngỡ ngàng, hoài nghi. Thái độ thờ ơ thụ động là một kết quả khó tránh khỏi...»

Đặt vấn đề : «Nhiều người nhận xét rằng tuổi trẻ bây giờ thiếu niềm tin. Theo anh, niềm tin đó đặt ở đâu và nó đã mất như thế nào?» Kính mến tưởi : — «Niềm tin của chúng ta là sự tiến triển của xã hội tương lai tốt đẹp phải diễn trên đất nước này. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tạo dựng tương lai đó, nhưng phải nói rằng, phần lớn trách nhiệm đặt ở thế chế và chính sách lãnh đạo. Hiện tượng mất niềm tin ở chế độ được nhận thấy rõ qua thái độ chán nản của quần chúng, qua khuynh hướng ngả theo Cộng Sản của một số người, nhất là đô thị và một số người trẻ. Bởi chúng ta thiếu một chính phủ liêm sỉ, chúng ta luôn luôn được nhắc nhở rằng phải chống Cộng, phải tiêu diệt Cộng Sản, phải v.v. Nhưng những người trẻ, chưa từng thấu rõ thực chất của xã hội Cộng Sản trong khi ngược lại thế chế dân chủ phơi bày rõ ràng tất cả những bê bối bí ẩn trước mắt, niềm tin ở chế độ, ở những người lãnh đạo làm sao còn đủ sức dung vững được...» Theo anh khi tham dự, hoạt động trong guồng máy chính quyền, nhiều người có thèm chí muốn thay đổi làm sạch làm

đẹp cho môi trường hoạt động của mình, nhưng vì bị bao quanh bởi những vòng đai tham nhũng mạnh mẽ, muốn khôi phục chỉ có cách thay đổi một cách tiệm tiến hoặc giữ mình cho sạch là may, thường thường là bị chính bọn tham nhũng thổi nát cuốn hút, đồng hóa theo chúng. Trở lại với vấn đề gần gũi nhất là cuộc chạy đua vào Hạ viện nhiệm kỳ 1971-1975. Đoàn Kinh cho biết anh là ứng cử viên đơn vị 2 Saigon, đương đầu với những đối thủ tỷ phú Việt gốc Hoa, trong khi phương tiện vận động chỉ có một số tiền nhỏ do bạn bè, thân hữu đóng góp giúp đỡ cùng với thiện chí hoạt động không công của một số anh em sinh viên học sinh cảm mến anh. Đoàn Kinh vẫn tỏ ra tin tưởng, anh cho biết, sau khi được nghỉ phép chính thức để bắt đầu vận động anh sẽ tổ chức một chương trình đặc biệt có tính cách lợi ích chung nhằm giải thích và tạo ý thức cho quần chúng trong việc thi hành bảo hộ công dân. Anh không sợ tình trạng bầu cử sẽ xảy ra, anh tin rằng với sự hướng dẫn của báo chí và các nhóm trẻ như anh, cộng thêm kinh nghiệm chua xót của một «chuồng cu» vừa qua, mọi người sẽ ý thức được tầm quan trọng của lá phiếu và kiên nhẫn, chú ý lựa chọn cầu thận hơn.

Ra đời năm 1944, lớn dần và trưởng thành từ một căn nhà chui rúc trong xóm nghèo bến xe Pétrus Ký, giữa một xã hội bi đát éo uột. Người trẻ Đoàn Kinh, ngày hôm nay, quyết định dấn thân tìm phương tiện, tìm môi trường và tìm đồng chí. Mong có thể làm được một cái gì sạch, đẹp cho đất nước VN. Đồng bào và giới trẻ sẽ ủng hộ anh, mong rằng anh sẽ không phải làm việc với những bộ mặt bất cố liêm sỉ, ủi rữa nát của một con ác mộng vừa qua.

BS HOÀNG NGỌC ĐÌNH

Trong bộ áo lính, còn màu xanh nguyên của vải, thiếu tá y sĩ Hoàng Ngọc Đinh đã dành cho phái viên Đời một cuộc tiếp xúc tại phòng mạch của ông tại số 3 đường Hải Thượng Dalat.

Cũng như hầu hết các ứng cử viên Hạ viện mà báo Đời giới thiệu trong mấy số trước, Bác sĩ Hoàng Ngọc Đinh nêu cùng một lý do về sự có mặt của ông trong hàng ngũ những người ra tranh cử. Lý do đó là phải có một quốc hội sạch gồm những người không bị tai tiếng, để Hạ viện tránh được tiếng xấu mà báo chí, đặt cho (như chuồng cu, viện nịt đồng, viện Hạ bộ) ông nói : «những người ra tranh cử Hạ viện thường được mô tả như những người đi tìm danh vọng hay tiền tài. Điều đó không đúng với cá nhân tôi, vì hiện tại tôi đã có đủ các thứ đó rồi.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Đinh sinh 1928 tại Hải Phòng lớn lên trong khói lửa, như tất cả những người trai Việt khác. Ông đã cùng toàn dân lao động vào cuộc kháng chiến chống thực dân. Xuất thân từ khóa 3 Thủ Đức, sau những ngày tháng dài của đời lính, ông phục vụ tại phòng tu thư và dịch thuật của bộ Tổng tham mưu. Nhận thấy phải xoa dịu bớt những đau khổ của nhân dân, nên

ông đã gia nhập ngành quân y với cấp bậc thương sĩ. Sau 7 năm miệt mài học hỏi ra trường năm 1964 với cấp bậc trung úy. BS Đinh đòi ra đơn vị ở Pleiku rồi Qui nhơn và tới năm 1964 ông Đinh đã về phục vụ tại bệnh viện tiêu khu Tuyên Đức (Dalat), cho tới nay.

Hiện nay sống trong sự thanh thản, như một công chức ngày hai buổi tới sở làm, y sĩ Hoàng Ngọc Đinh đã dành những thời gian còn lại vào các hoạt động y tế, xã hội. Phòng mạch của ông được mở miễn phí một ngày mỗi tuần lễ, lấy giá rẻ đối với những bệnh nhân nghèo, và giúp đỡ tài chánh các cơ quan xã hội.

Hai mươi năm quân ngũ, y sĩ Thiếu tá Hoàng Ngọc Đinh đã chứng kiến tận mắt những bất công khốc liệt của đời lính. Những cái chết tức tưởi của các người lính, sự ném nhóc, lầm than của các vợ con lính, họ thiếu thốn tất cả, ông nói : «hình như họ sinh ra để đón nhận những bất công». Với tư cách một người khoác trên vai bộ áo lính Bác sĩ Hoàng Ngọc Đinh có nhận xét về chính sách động viên hiện nay. Ông cho rằng đây là 1 chính sách có quá nhiều khuyết điểm, không công bằng, không hợp lý, thi hành lệch lạc. Hơn nữa một sự không hợp lý là có những người trong quân đội quá lâu mà vẫn chưa được giải ngũ, hay có những người chiến đấu cứ chiến đấu hoài trong khi những người ngồi văn phòng lại cứ ngồi văn phòng hoài. Tập thể quân đội sẽ yếu đi vì những điều không hợp lý này... chính sự thi hành lệch lạc chính sách động viên đã khiến cho nhiều trường hợp thi hành nghĩa vụ quân sự trở thành một lối trưng phạt dọa dẫm.

Qua những nhận xét trên về chính sách động viên, Bác sĩ Đinh nói rằng một khi đặc cử chương trình hoạt động mà ông nhằm tới đầu tiên là làm sao vận động, để quốc hội có những sự sửa đổi cho công bằng hơn trong việc thi hành chính sách động viên hiện tại. Được biết khẩu hiệu tranh cử của ông là « tranh đấu cho lính và dân nghèo ».

Bàn về vấn đề ảnh hưởng tôn giáo trong bầu cử, với tư cách một Phật tử ông nói : «Tôi ra tranh cử, không phải để lợi dụng tôn giáo, tôi chưa hề

PHÁT HÀNH TRONG THÁNG 8-71:

Nghĩ gì về quê hương

— Tham luận của Trần Đình Thái
— Do Thân Hữu xuất bản

Bản thường 200đ. — Ở xa liên lạc theo địa chỉ hộp thư 39 QUI NHƠN.

nhờ và hay thốt ra lời cầu xin gì cả với các vị linh đạo tinh thần ở thị xã Đà Lạt này. Bác sĩ Hoàng Ngọc Đinh với vẻ mặt suy nghĩ xa xăm nói tiếp : «Từ trước đến giờ chùa Linh Sơn (Đà Lạt) không đặt vấn đề ủng hộ tôi hay không. Tôi tin tưởng rằng tôi ra ứng cử không để lợi dụng chùa. Hơn nữa, sự dư luận không lợi cho Phật giáo tôi phải đổi dấu hiệu trước kia tôi lấy dấu hiệu Hoa Sen trong bánh xe luân hồi của kiếp sống. Hiện nay tôi đổi dấu hiệu, chuyên môn của tôi là «dấu chữ thập y khoa» còn chuyện có ủng hộ hay không là tùy ý cá nhân các Phật tử và lòng quý mến của các thầy.»

Qua 20 năm khoác trên mình bộ áo lính, Ông tâm sự «hai mươi năm đi qua, tôi bước chân vào lính, lúc còn tuổi trẻ hăng say. Nay qua nữa đời người, với cái tuổi 43 này, đất nước biến đổi nhiều bao cảnh dầu bể tang thương một ước ao to lớn của tôi là làm sao quên hương ta hòa bình, thống nhất tôi có thể trở lại nơi chôn nhau cắt rốn nhìn lại những cảnh xưa, gặp lại những bè bạn họ hàng. Trở lại vấn đề thời sự Bác sĩ Đinh cho lập trường bốn không của Tổng thống Thiệu là lập trường quốc gia nhưng quá khích, Bàn về 7 diêm Hòa Bình của MTGPMN đưa ra tại hội đàm Ba lê ông cho đó một cái bẫy hiểm nghèo bọc nhung. Chính phủ đương nay đang bối rối về đề nghị này. Nguyên nhân của sự kiện đó chính là sự yếu kém của quốc gia do tình trạng phân hóa.

Được biết y sĩ thiếu tá Hoàng Ngọc Đinh xuất thân từ một gia đình nghèo, ông bố làm giáo học. Hiện nay gia đình ông gồm một vợ, chín con.

B.S NGUYỄN BỬU TRUNG : anh em TPB khích lệ

«Trong kỳ tranh cử này, quả thật có nhiều quan tâm, lý do thúc đẩy thật là nhiều, vì quyền lợi cũng có, vì lý tưởng cũng có, hoặc có thể họ muốn thoát khỏi cuộc đời quân ngũ. Riêng tôi những lý do trên đều không đúng. Sự tranh cử của tôi, nhằm làm công việc có sự ích lợi to tát, kết quả nhiều hơn, để có thể góp phần vào công cuộc cai lạo xã hội. Trên đây là những lời giải thích của bác sĩ Đại úy Nguyễn Bửu Trung với phái viên Đời tại phòng mạch và cũng là nhà riêng của ông tại chung cư Nguyễn Thị Thuật Saigon,

Bác sĩ Nguyễn Bửu Trung, dảng người mảnh khảnh, vàng trán cao chiếm gần nửa khuôn mặt, bằng một giọng nói chậm rãi và luôn luôn có nụ cười trên môi ông nói «ra tranh cử kỳ này tại đơn vị I Saigon, tôi phải đi đổi đầu với nhiều ứng cử viên «ngang kỵ» vì họ có dồi dào tiền bạc, cũng như những thủ đoạn ma giáo để «kiếm phiếu» nhưng ông Trung tin rằng, dân chúng bây giờ đã có những nhận xét rất公正, và kinh nghiệm qua các kỳ bầu cử khác, họ đã chọn làm một số người đại diện, nên trong kỳ tranh cử này, chắc những người được dân chúng tín nhiệm phải khá hơn.

34 tuổi, sáu năm linh, BS Trung đã « lang thang » khắp bốn vùng chiến thuật, từ Cà Mau cho tới những tỉnh vùng cực bắc miền Trung. Hiện nay là y sĩ giải phẫu của tổng y viện Cộng hòa. Ra tranh cử kỳ này, Bác sĩ Trung tin tưởng vào sự ủng hộ mạnh mẽ của anh em thương phế binh là những người đã dành cho ông rất nhiều cảm tình, khích lệ. Ông nói những kỷ niệm chắc sẽ làm tôi nhớ mãi, có những anh em thương phế binh, dù tàn phế, sự đi lại khó khăn, họ vẫn tự ý đi vận động giúp tôi, Bỗng tiếng nói của ông trầm xuống. « Minh vận động bằng sự đóng góp của bạn bè, gia đình và các anh em thương phế binh miền minh, làm sao so sánh được với họ, nhiều tiền tài thế lực ». Bác sĩ Trung cho biết ông chỉ hứa với mọi người và với chính mình là sẽ cố gắng làm việc khi đắc cử. Một khi thấy sự có mặt của mình với tư cách đại diện dân mà không làm gì được cho dân, ông sẽ xin từ chức để khỏi xấu hổ với những người đã tin tưởng mình.

34 tuổi đời bước chân vào con đường chánh trị ông thu nhận những cái nhìn của ông, cũng còn nhiều sơ sót, nhưng ông tin rằng, với tinh thần hăng say, và thiện chí của tuổi trẻ sẽ giúp ông thành công. Ông cũng nhận xét rằng một số khá lớn thanh niên hiện đang sống trong tình trạng lạc lõng thiếu một sự tin tưởng vào tương lai, nhưng nếu khỏi người trẻ biết kết hợp với nhau, họ sẽ tìm được tin tưởng cho sự sống, và họ sẽ giải quyết được rất nhiều bế tắc của xã hội hiện nay. Nói tới cái chết của người hùng cõi đơn Hà thúc Nhơn. Bác sĩ Trung cho rằng hành động chống tham nhũng của đại úy Nhơn là một việc làm đáng để những người trẻ chúng ta noi gương. Xã hội chúng ta phải có nhiều người như thế thì mới mong tốt đẹp được.

Quay qua vấn đề chuyên môn của ông, bác sĩ đã dè dặt trả lời phái viên Đời. « Nói ra thì đúng tới ông Hoàn (chuẩn tướng Vũ Ngọc Hoàn Cục trưởng Cục Quân y) nhưng các anh hỏi thì tôi phải nói. Hiện nay tình trạng chung của ngành quân y VN thật là bê bết, thiếu đủ mọi thứ ; (nhân viên chuyên môn, phương tiện v.v...) Cũng trong ngành này, việc quyết định tình trạng thương tật các thương bệnh đề xếp loại giải ngũ hay không, đã đưa đến những

HÃY TÌM ĐỌC :

Người đàn bà trong cồn cát

Truyện KOBÔ ABÉ • TRÙNG DƯƠNG dịch
AN TIÊM xuất bản • Sách dày 300 trang
Giá 280đ

Như cánh chim bay

Truyện VÕ HỒNG • LÀ BỐI xuất bản

cơ hội ăn tiền của một số người thiếu lương tâm nghề nghiệp, tuy nhiên tệ trạng đó chỉ do một thiểu số mà thôi. Bác sĩ Trung cũng kể cho phái viên Đời nghe một vài giai thoại về đời y sĩ quân y của ông. « Một vài lần tôi có dịp chữa cho một số quân nhân người Việt gốc Hoa. Mặc dù mình làm việc theo đúng tinh thần của một bác sĩ, không đòi hỏi gì cả, nhưng sau đó họ vẫn đem tặng vật đến ép mình lấy, như mấy bức tranh sơn mài tôi treo trên tường kia ».

Tiếp đó những vấn đề xã hội đã được bàn luận giữa BB Trung và chúng tôi, ông cho rằng « Xã hội hiện nay có rất nhiều bế tắc, do tình trạng chiến tranh gây ra như : tham nhũng, lạm quyền v.v.. »

Theo ông chúng ta cần một chính sách dài hạn cho những mục tiêu cấp thiết, không thể nào chấp nhận mãi tình trạng chắp nối hiện nay.

Chúng cứ Nguyễn thiết Thuật đã yên lặng, trời tối đã lâu, bắt tay ông lần cuối trước khi ra về, 1 nụ cười lại nở trên môi ông. Chúng tôi tin rằng đó là nụ cười kiêu ngạo của những người trẻ lên đường.

Ký sư TẠ CỰ HẢI :

Nông dân phải có máy cày

Qua những số báo trước, bạn đọc đã theo dõi những bài viết về các cuộc tiếp xúc giữa ĐỜI và một số các ứng cử viên tại Saigon Gia Định, nơi có nhiều nhân vật tên tuổi ra tranh cử và cũng là nơi « gần nhà », nhóm phóng viên phải cố gắng đi về các địa phương để tìm « hoa thơm cỏ lạ », nhóm phóng viên đồng ý như thế và chia nhau mỗi đứa đi một phương. Chúng tôi tìm đến ứng cử viên Tạ cự Hải qua một số bạn bè, đứa dạy học, đứa là đồng nghiệp của Hải. Lý do lớn nhất đã thúc đẩy chúng tôi tìm Tạ cự Hải là « nó rất khéo, tư cách đàng hoàng nên chúng ta đồng ý cả bọn đi vay mượn cầm cố bất cứ cái gì có thể để lấy tiền cho nó vận động tranh cử ». Một tên bạn đã nói về Hải với chúng tôi như vậy.

Tạ cự Hải năm nay 28 tuổi, quê quán tại miền Trung tốt nghiệp kỹ sư Cảnh nông năm 1967. Ra trường được mấy tháng thì nhận được lệnh nhập ngũ, xác súng lệnh đèn từ Hậu Giang sang Kampuchia 2 năm rồi được biệt phái về chương trình Người Cày Cỏ Ruộng tại Định Tường.

Chúng tôi tiếp xúc với anh tại Định Tường, nơi anh đang làm việc và cũng là nơi anh nộp đơn tranh cử dân biểu Hạ viện.

Tạ cự Hải đã dùng những tiếng « tuổi trẻ chúng mình » trong khi nói chuyện với phóng viên Đời vì cả hai đều ở trong một lớp tuổi.

Tạ cự Hải cho biết, trong những ngày phục vụ chương trình NCCR, càng đi sâu vào đời sống nông thôn, anh càng thấy đồng bào, anh em cán bộ và quân đội ở một hoàn cảnh không thể nào giài bầy được những nguyện vọng thiêng thực của mình. Do đó, anh phải tranh đấu để thành hình những sắc luật liên hệ đến đời sống nông dân như được



Ký Sư TẠ CỰ HẢI

các cử tri khi họ lựa chọn người đại diện cho họ ở diễn đàn Quốc hội. Sự nghèo nàn của 100% cử viên Tạ cự Hải có thể thấy được nơi chỗ anh ở. Đây là một căn phòng nhỏ ngay tại Ty Điền địa Định Tường, diện tích chừng 10 thước vuông, trong có kê 4 cái ghế gỗ cho 4 ứng cử viên. Quần áo mang trên mây cái định đồng vào vách, xách tay rương gỗ lùa trong gầm ghế gỗ, tài liệu, sách vở bày lộn xộn trên cái bàn gỗ.

Thiếu úy TRẦN VĂN TRỌNG :

Ứng cử để tìm cơ hội diệt sâu dân một nước

Bên cạnh những người hoạt động chính trị, Trần Văn Trọng là một cái tên còn rất mới, rất lạ. Tuy vậy, cái tên Trần Văn Trọng trong vòng hai năm nay đã là một ám ảnh khá nặng nề đối với hàng ngũ tham quan ô tại hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

Năm 1969, dù chỉ là một quân nhân cấp nhỏ trong tập thể quân đội rộng lớn, Trần Văn Trọng đã đem sinh mạng ra bảo đảm cho những lời tố cáo hà hụ vi tham nhũng của một số viên chức cao cấp tại Bình Thuận. Nhưng, như chính anh đã tâm sự « mình chỉ mang thân phận cháu cháu » nên đã không thể đá nồi chiếc xe tham nhũng mà ngược lại con bị chiếc xe tham nhũng ủi văng ra khỏi tỉnh Bình Thuận. Đơn vị mới của Trần Văn Trọng thuộc Tiểu khu Ninh Thuận, quê hương của vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng cũng tại nơi đây, Trần Văn Trọng lại trở thành một tội phạm không do luật pháp xét xử mà do các quan lớn tại địa phương muôn thể. Tất nhiên, nguyên do của tình trạng này vẫn chỉ là thiện chí tố tham nhũng của Trần Văn Trọng. Sau một thời gian phục vụ tại Ninh Thuận, Trần Văn Trọng đã thu góp được một số tài liệu quan trọng chứng tỏ nhiều viên chức chỉ huy của anh là những phần tử buôn xương máu binh sĩ và chuyên mòn sách nhiễu dân chúng. Những tài



Thiếu úy TRẦN VĂN TRỌNG

vay tiền làm ruộng, mua trả góp máy cày, phân bón, thuốc xịt rầy v.v... đoàn ngũ hóa nông dân thành những hiệp hội, hợp tác xã để hướng dẫn cải tiến canh tác và bảo đảm thị trường tiêu thụ nông phẩm. Như tại Định Tường, đất đai phi nhiêu nhưng sự canh tác chưa được tổ chức chặt chẽ và tiến bộ nên đại đa số nông dân đều nghèo khổ.

Tạ cự Hải tâm sự, thuở nhỏ, anh phải đi chăn bò mướn để có tiền ăn học. Những ngày sống có nhiều kỷ niệm chua xót về sự nghèo nàn, hình ảnh của những người nông dân châm chỉ tròng cầy mà vẫn thiếu ăn tại quê hương anh không thể nào quên được. Một trong những bận tâm lớn nhất của anh hiện nay là làm thế nào để giới nông dân có một cuộc sống này một suy túc hơn, người nông dân ra ruộng không phải với chiếc cày vác nặng trên vai mà ngồi trên chiếc máy cày, « Sức tôi làm được đến đâu, tôi quyết làm đến nơi cho bằng được ».

— Nhưng anh cũng hiểu là có rất nhiều trở lực...

— « Tôi sẽ la lớn tiếng báo động để mọi người biết, không phải để tránh trách nhiệm về sự thất bại nếu có, mà để mọi người tiếp tay với nhau thực hiện các việc tốt cho xã hội.

Bộ bà ba đen giản dị, vóc người nhỏ nhắn nhưng khỏe mạnh, Ưcv Tạ cự Hải trả lời với giọng nói cá quyết, với ánh mắt nhìn thẳng :

— Tôi nghèo, tiền bạc dùng vào việc vận động tranh cử do bà con bạn bè giúp. Tôi không tin rằng tiền bạc mua chuộc được lòng người. Gần hai mươi ngàn gia đình nông dân đã lãnh ruộng qua chương trình NCCR, đã biết rõ tư cách của tôi sẽ ủng hộ tôi, và hàng ngàn gia đình khác sắp lãnh ruộng cũng đã biết tôi là người như thế nào. Tôi tự thấy lòng nhiệt thành và sự tận tâm của tôi trong trách nhiệm của một người cán bộ quốc gia sẽ là điều mà tôi hy vọng ở lá phiếu của

Một lần này được Trọng chuyện lên cấp chỉ huy cao nhất của Tỉnh và kết quả là Trọng lãnh được 15 ngày tù và xách khăn gói đi tới một đơn vị tác chiến tại Cà Ná. Trong câu chuyện với phái viên báo ĐỜI, Trần Văn Trọng đã phản nản rằng không hiểu vì sao anh không thể chưa được cái ý muốn tố cáo tham nhũng. Vì vậy, tại Cà Ná, thêm một lần nữa, anh lại lén tiếng sau khi bắt gặp quả tang việc các giới chức chỉ huy quân sự buôn bán chất nô, dù vẫn biết chắc mình chỉ mang thân phận của một con cháu chúa. Lần lén tiếng này của Trần Văn Trọng vì với những tài liệu hết sức rõ ràng và sự việc có vẻ liên hệ tới nhiều giới chức lớn nên anh không bị phạt giam hay đòn roi đơn vị mới. Phản ứng được các giới chức chỉ huy đơn vị dành cho anh là hạ lệnh cho một số thám thuỷ tìm cách triệt hạ tên Trần Văn Trọng. Trước sự đe dọa nặng nề đó, Trọng đã phải bỏ đơn vị về cầu cứu với Giám Sát Viện và Nhà Tông Thanh Tra Quân lực. Sự việc kéo dài từ ngày đó cho tới nay là trên 4 tháng vẫn ở mức lơ lửng con cá vàng, và Trần Văn Trọng trở thành quân nhân đào ngũ theo báo cáo của Tiểu khu Ninh Thuận, mặc dầu đang mang nhiệm vụ lệnh của Tông Thanh Tra Quân Lực hướng dẫn phái đoàn thanh tra đi điều tra.

Sinh năm 1944 tại Ninh Thuận, dù đã có gần 4 năm lính, Trần Văn Trọng vẫn còn mang khá nhiều nét của một sáu diệu thư sinh. Qua cái nhìn đầu tiên, người đối diện với Trọng khó thể nghĩ rằng anh lại là một người quyết liệt đến thế. Anh tâm sự: «Dù biết rằng chống tham nhũng là những việc làm để đem lại những hậu quả không hay, nhưng mình không thể dừng lại được!»

Đây cũng chính là lý do khiến anh quyết định vác đơn ra tranh cử. Anh cho rằng tại diễn đàn Quốc Hội nếu không chỉ có những kẻ giơ tay lấy tiền thì chắc chắn bộ mặt sinh hoạt xã hội này đã có thể thay đổi khá nhiều. Các tệ trạng tham nhũng làm dể đem lại những hậu quả không hay, nhưng mình không thể dừng lại được!

Trả lời câu hỏi nếu đắc cử dân biểu, anh sẽ chủ trọng với vấn đề nào nhất. Trần Văn Trọng nói rằng sẽ chú trọng với tất cả những vấn đề liên hệ với đời sống hàng ngày của dân chúng. Tuy nhiên vấn đề anh lưu ý nhất hiện nay vẫn chỉ là vấn đề diệt trừ bọn sàm dân một nước.

Trước khi gia nhập quân đội, Trần Văn Trọng là một học sinh Phật tử từng đấu tranh rất hăng say trong các cuộc vận động xây dựng dân chủ vào các năm 1964-1966. Nhưng, anh bảo, dân chủ chỉ đáng khen khi đó là một đời sống mà trong đó không còn những cảnh ngộ người dân thấp cổ bé miếng bị ngược đãi bằng cách này hay cách khác. Vì vậy, dù vẫn cương quyết theo đuổi con đường đấu tranh cho lý tưởng dân

chủ, anh đã đặt nặng trước hết mục tiêu thể hiện một cuộc cải tạo xã hội. Ngoài những dự trù về một chương trình hoạt động chống đối tham nhũng, Trần Văn Trọng cho biết anh còn lưu tâm đặc biệt tới một số dự án xây dựng như các chương trình vận động giúp đỡ đồng bào nghèo, nạn nhân chiến tranh, các phương tiện tối thiểu để sinh sống cũng như cơ hội cho con em của họ được cấp sách tới trường.

Trong câu chuyện, Trần Văn Trọng đã nói bằng một giọng hết sức say sưa những dự án của anh, nhưng anh đã ngưng lại khi được hỏi về hy vọng có thể đắc cử hay không. Trong kỳ bầu cử này, đã có những ứng cử viên bỏ ra hàng chục triệu bạc để vận động. Một số ứng cử viên khác nếu không dựa vào thế lực này cũng dựa vào thế lực khác. Trần Văn Trọng chỉ dựa vào một sức mạnh duy nhất là sự yểm trợ của bạn bè và tin tưởng ở sự sáng suốt của đồng bào cử tri. Nhưng giữa thời đại đồng bạc và quyền thế luôn luôn nặng đồng cân hơn lẽ phải này liệu anh có hy vọng thành công chăng?

TRẦN NGỌC THÀNH với sứ mệnh «lương sú hưng quốc»

Chúng tôi gặp Trần Ngọc Thành tại khôn viên trường kỹ thuật Đà Nẵng đang lúc anh làm trại trưởng một trại huấn luyện đào tạo ấp trướng cho Thanh niên Hứng Đạo. Trong bộ đồng phục, anh vừa có sức vui trẻ, hoạt động của thanh niên vừa không dấu được vẻ nghiêm nghị, khắc khổ của nhà mồ phạm.

Nhà giáo Trần Ngọc Thành đã phục vụ nghề hơn 10 năm tại Đà Nẵng. Anh là một huynh trưởng Hướng Đạo đồng thời là một Huynh trưởng Thanh niên Hứng đạo thuộc hội thánh Cao đài. Như vậy, anh hoàn toàn phụng sự giáo dục bằng cách này hay cách khác.

Nhờ lại có lần Thành bảo chúng tôi rằng nhà giáo là kẻ tình nguyện đậm chất tại chỗ cho học trò minh tiến lên, chúng tôi bèn hỏi: «Phải chăng anh đã thay đổi lập trường, không dám chân tại chỗ như một nhà giáo mà định tiến lên Quốc hội?»

Thành cười: «Tôi không cho vào Quốc hội là tiến lên. Sứ mạng của nhà giáo bao giờ cũng là «lương sú hưng quốc», nhưng thời đại mới đòi hỏi nhà giáo phải tích cực hoạt động một cách sâu rộng bằng nhiều phương thức khác nhau để phụng sự giáo dục. Việc tham gia lập pháp là một».

— Anh muốn làm gì khi vào Quốc hội?

— Làm luật. Thành đáp không chút do dự.

Hành pháp độc đoán, cuồng áp dân chủ tự do lỗi phần lớn do Quốc hội vì Quốc hội đã chèn mảng việc lập pháp lại còn làm lầm chuyện tự hạ giá trị và mất lòng tin của đồng bào. Riêng tôi là nhà giáo, hiểu cái cao cả của nghề thầy đồng thời đã từng chia sẻ nhiều chịu đựng khốn khổ của đồng nghiệp, phụ huynh và học trò, tôi đặc biệt chú trọng đến các đạo luật và các công trình liên hệ đến giáo dục.



TRẦN NGỌC THÀNH

thiện Kế chán nản bỏ về. Song đến khuya thì «mặt trời lặn, mặt trăng quay», Kế lên nồi và tôi xuống ba với khoảng 15.500 phiếu bình như tôi có duyên tao ngộ với Kế nên kỳ tranh cử này sự quyết tâm tranh số 1 của Kế lại may mắn đưa về cho tôi.

— Việc lấy số 1 gay go lắm, sao anh giỏi vậy?

— «Nhờ phước may hơn là tài giỏi, nhất là giỏi thi sớm và chen lấn thi tôi chử. Ban nhận đơn đã tiên liệu cảnh không đẹp khi nộp đơn nên họ sắp sẵn mấy dây ghế cho ứng cử viên ngồi. Anh Kế đến sớm nhất ngồi ghế đầu tiên, tôi và các ứng cử viên khác ngồi sau. Đến giờ nhận đơn, ban nhận đơn cho biết là sau mỗi chiếc ghế họ đã kín đáo ghi số, và lấy số đó làm số thứ tự. Kế bật ngửa vì ghế anh không đánh số 1. Phản đối cả giờ, sau cùng tôi đe nghị rút thăm cho êm chuyện nhưng các ứng cử viên có số thứ tự cao không chịu.

— Anh tin tưởng thắng cử? Đổi thủ nào đang ngại?

— Rất tin tưởng. Kỳ trước Đà Nẵng lấy 2 dân biểu, và như anh rõ trong lúc «mặt trời lặn mặt trăng quay» tôi đã về thứ ba với 15.500 phiếu sau Huy và Kế. Kỳ này tôi hiện có nhiều yếu tố thuận lợi hơn: Đà Nẵng lấy 3 dân biểu, hai vị tái tranh cử đang bị thủ lửa. Ngoài số thăm căn bản chủ lực, tôi vẫn giữ được và phát triển thêm cảm tình và sự tin cậy mà đồng bào đã dành cho tôi kỳ trước.

Tôi nghĩ đến anh Bùi Văn Giải và Phan Xuân Huy song không muốn xem là đối thủ. 2 anh ấy ÚCV thành thức của Công giáo và Phật giáo tại đây. Anh Huy lấy dấu hiệu Cánh sen lại thêm số 1 không rõ anh ấy muốn giúp cho số 1 của tôi hay nhờ số 1 của tôi giúp cho anh ấy.

Tôi không là ứng cử viên chính thức của Cao Đài. Tuy nhiên là một tín hữu tôi được đồng bào ủng hộ và cũng vì là một tín hữu Cao Đài tôi phải giữ tinh thần dung hòa haynhì đê với các tôn giáo bạn. Do đó tôi không đặt dân đê đối lập cạnh tranh với hai anh ấy một khi sự cạnh tranh cá nhân có thể bị ngộ nhận làm tổn thương đến tinh thần kết tinh giáo mà giáo hội Cao Đài hằng chủ trương. Nhất là tại đây, liên hệ tôn giáo đã có lần căng thẳng và vai trò trung gian hòa hợp là vai trò mà người Cao Đài đã khiêm tốn và nhẫn nhục gìn giữ từ lâu nay.

Chính vì xuất thân là nhà giáo và nhiều liên hệ với quê hương, nên tôi không dám có một số xuất vào với đồng bào Đà Nẵng. Việc cố gắng gìn giữ phẩm giá và nỗ lực hoạt động cho đồng bào quâ hương để có thể đổi diện thẳng thắn và cộng tác mật thiết với mọi thành phần dân chúng tại Đà Nẵng mới là điều thiết yếu quan hệ cho tôi.

Tôi tranh cử và làm việc trong tinh thần ngay thực ấy.

Anh Thành nói lối trên như một kết luận vừa lúc các trại sinh tập họp ăn cơm. Chúng tôi bắt tay từ giã trong lúc lời ca các trại sinh vang lên: «Thanh niên Việt Nam tiến lên như bao anh hùng, của ngày lịch sử...»

Thiếu tá NGUYỄN VĂN CỬ

Cánh bằng miền Nha Trang cát trắng

8 giờ sáng ngày 27-2-1962 một buổi sáng không có nắng đẹp, vài cơn mưa mưa còn sét lại thoảng bay thật nhẹ nhàng, ửng hồng qua ánh nắng, một buổi sáng bình thản sắp sửa trôi qua như những buổi sáng khác, bóng 2 con chim sắt xuất hiện trên nền trời không mang vẻ gì khác lạ. Sinh hoạt buổi sáng của một thành phố vẫn diễn tiến đều đặn, thản nhiên, mọi người hầu như đã quá quen với tiếng động cơ khu trục. Những âm thanh ròn rã đều đặn không đủ sức thu hút một cái ngắt đầu chú ý. Ngày lịch sử 27-2-1962 chỉ bắt đầu khi những âm vang sắc dần và ào qua thành phố như một cơn lốc cuốn hút bộ mặt thành phố như cố hữu của Saigon. Những tiếng nổ rung chuyển thành phố, những tràn đại liên thanh, tiếng phì phì gào thét, vài cơn khói đen bốc đầu bốc lên, Saigon ngưng đọng mọi hoạt động, hàng triệu cặp mắt người lén dòi theo dõi cánh chim sắt đang tung hoành ngang dọc; 9 giờ sáng, một cánh chim lão đảo khuất dần dưới tầm cao của những ngôi nhà thành phố kéo theo 2 vệt khói tím đậm, cánh chim còn lại sau vài vòng lượn cũng vội vã tung bay về phía chân trời: Đó chính là cánh bằng Nguyễn Văn Cử.

Sau khi anh Phạm phú Quốc bị hạ rơi xuống rạch Phú Mỹ, tôi lái chiếc AD.6 với 37 vết đạn tảng sang Cam bốt đáp xuống phi trường Pochentong bung bụng xin tị nạn chính trị với nhà cầm quyền Campuchia... Giọng nói nhẹ nhàng run run vì xúc động. Anh Nguyễn văn Cử cho biết tiếp sau những ngày đầu tiên được bảo vệ an ninh và điều tra lập thủ tục anh đã gặp nhóm Nguyễn chánh Thi, Vương văn Đông lưu vong ở đây từ sau cuộc đảo chính báu thành 11-11-60, anh em mỗi người xoay một nghề kiếm tiền sống nương tựa vào nhau, anh Cử nhận dạy học cho



Thiếu Tá NGUYỄN VĂN CỬ

đến sau cuộc cách mạng 1-11-1963 mới trở về nước. Trong khi đó gia đình anh ở Saigon đã được chính quyền cho bảo vệ an ninh, ngay người anh ruột của tôi bị cầm tù ngay ngày đó, sống từ P42, Chí Hòa chuyển ra Huế, Côn Sơn... và được trả tự do khi ông Diệm bị lật đổ. Thủ mầu của tôi bị giam giữ gần 4 năm, vợ tôi lúc đó đang mang thai đứa con thứ tư được 1 tháng cũng bị đưa vào nhà lao và sinh cháu bé trong nhà thương Cộng Hòa nơi dành cho tội phạm.

Sinh trưởng trong một gia đình nho giáo vở tinh thần cách mạng của thân phụ anh Nguyễn văn Cử đã được dạy để biết thế nào là liêm sỉ, thế nào là yêu nước, hy sinh cho dân tộc. Anh Cử trả lời cho câu hỏi về những cảm nghĩ khi lao phì cơ xuống đội bom bắn phá dinh Độc lập: «Trong lòng tôi lúc đó, không hề có một ý niệm căm thù, tôi xác định lại, tôi không hề căm thù cá nhân những người cầm quyền họ Ngô, tôi chỉ nghĩ tới 1 điều: tôi hành động như thế là vì đất nước cần có một sự thay đổi, tiếng gọi của đất nước thúc đẩy chúng tôi hành động với tất cả sự tràn tĩnh sáng suốt...» Khi trở về quê hương, anh Cử lại tiếp tục nghiệp bay bèn cạnh người bạn cùng chí hướng Phạm phú Quốc, sau đó anh ra Nha Trang làm việc với nhiệm vụ sĩ quan huấn luyện viên và mới trở về phục vụ ở phi trường Tân Sơn Nhất. Hiện nay anh đang sống với gia đình gồm 1 vợ hiền và 5 con trong căn cứ Phi Long; được hỏi về sự nắm lí của cấp bậc Thiếu tá mang trên cổ áo, anh cười nhẹ: «Tại con người tôi còn hơi nhiều máu ngang tàng anh ạ!» Nhận xét về Nguyễn văn Cử, một số thân hữu Không quân của báo Đời đã nói: «Thằng Cử có một điểm đặc đáo là rất trầm tĩnh, trầm tĩnh khiếp lâm, nhưng không khô kh:t,cắn cối, sống với bạn bè nó là thẳng chúa chan tình cảm, rộng rãi và hầu như không tiếc điều gì với bạn cả...»

Sống ở Nha Trang một thời gian khá dài, hiểu rõ thành phần quần chúng, những khía cạnh xã hội địa phương cùng những nguyện vọng cấp thiết của miền cát trắng, anh quyết định xác định ra tranh cử tại đây với 2 mục đích: tham dự những hoạt động cải tạo sinh hoạt địa phương, đóng góp khả năng và thiện chí vào cuộc cải tạo toàn diện đất nước đau khổ mục rữa này. Mối ưu tư chính của anh dồn vào 3 trọng điểm: diệt tham nhũng, xây dựng một nền dân chủ phù hợp với hoàn cảnh và tinh túy dân tộc, vấn đề giải quyết tương lai của quân nhân khi hòa bình, với 3 trọng điểm ưu tư này anh luôn luôn xác định: «Một mình Nguyễn văn Cử sẽ không làm được gì hết», với anh: «Tôi không sợ chết vì diệt tham nhũng, vì muốn góp phần xây dựng đất nước. Tôi chỉ sợ dân mình không đoàn kết, không có ý thức đồng đều, minh chết đi, không có người tiếp nối công trình dang dở. Đồng bào Nha Trang với bài học do Hà thúc Nhơn để lại, có lẽ sẽ rất đồng ý với tôi về quan niệm đó...» Nói rõ hơn về 3 trọng điểm ưu tư của mình, anh Nguyễn văn Cử nhận

định rằng: tham nhũng là một tệ trạng có tổ chức, cầm đầu là nhiều nhân vật lãnh đạo chính quyền, không một ai có thể dám vỗ ngực tự nhận sẽ diệt sạch bọn tham nhũng trong một sớm chiều, đó phải là một công trình cách mạng toàn diện, mọi người phải tiếp tay nhau tranh đấu ngay từ trong lòng các cơ cấu chính quyền, dám hy sinh, dám chết cho mục đích đó. Điểm thứ 2, cả 2 miền Việt Nam hiện nay đều đang cố gắng khoác vào người chiếc áo phế thai rộng thùng thình của các đàn anh tặng cho. Việt Nam cần phải có một thể chế mới, thể chế dân chủ đặt trên căn bản tổ chức làng xã do chính ta cùng nhau nghĩ ra, sao cho phù hợp với xã hội Việt Nam. Tương lai hòa bình đã gần kề, chắc chắn, 1 số rất lớn quân nhân sẽ được giải ngũ, vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ sửa soạn đón nhận sự kiện đó như thế nào để vừa bảo đảm đời sống cho họ vừa giữ vững cơ cấu xã hội miền Nam. Đó là vấn đề sinh tử thiết yếu cho sự duy trì một nền hòa bình bền vững. Súng đạn qua cuộc chiến khốc liệt, dai dẳng, đã chứng tỏ giá trị vô nghĩa của nó chiến trường xã hội mới chính là chiến trường quyết định tối hậu.

Năm nay vừa đúng 37 tuổi vừa đủ chín chắn để tham dự hoạt động trên một bình diện rộng lớn, nhưng không quá đáng đến nỗi già cỗi hóa con người của anh. Thiếu tá không quân Nguyễn văn Cử còn rất trẻ, cả tâm hồn và thể xác, anh công kích nặng nề những quan niệm giới hạn rõ rệt môi trường hoạt động của tầng lớp thanh niên «vì tất cả mọi hoạt động, mọi cơ cấu đều có những mối tương quan rất mật thiết, một câu văn viết ra đòi hỏi làm rung chuyển tất cả những kiến trúc xã hội sẵn có. Hơn nữa với chính sách giáo dục căn bản của chúng ta thanh niên Việt Nam không thể nào trưởng thành ở học đường được. Chính sự lẩn lộn với cuộc sống đã tạo ý thức cho họ...» Ra tranh cử kỳ này, anh tâm sự với chúng tôi: «Tôi mong vào Hạ viện chỉ để làm sao liên kết được với những anh em đồng chí hướng, hoàn thành nhiệm vụ những viên đá lót đường cho các anh (chỉ vào chúng tôi) cũng như các lớp tuổi sau có cơ hội thuận tiện tiến lên làm đẹp cho quê hương...



GS NGUYỄN VĂN THÁI:
vì tự ái dân tộc

Trong một số báo trước, qui vị độc giả đã đọc là thư của một ứng cử viên người Việt, ra ứng cử ở Chợ Lớn vì tự ái Dân tộc, khi thấy trong các kỳ bầu cử trước, bao nhiêu ghế dân biểu các ông Tàu chiếm hết!

Ứng cử viên nặng tình cảm đó là ông Nguyễn văn Thái, cựu sĩ quan Hải quân, nay đang làm nghề dạy học.

Ông Nguyễn văn Thái nhất định trình diện trong bộ quốc phục VN, và anh lại lấy dấu hiệu là Con Rồng VN. dù trong Chợ Lớn, trên các đình chùa của người Tàu cũng chẳng thiếu gì người Tàu.

Ông Thái có lẽ hơi nặng tình thần kỳ thi chung tộc đối với người Việt gốc Hoa, Ông nêu bốn câu thơ làm khẩu hiệu:

Saigon Cholon
Đất của nhà Nam
Dân muôn là làm
Việt Nam đặc cử.

Nghé như bốn câu thần chú. Nhưng đọc bốn câu thần chú xong, cánh cửa hạ viện có mở ra cho ông Thái hay không là còn nhờ tài khích động các cử tri người Việt của ông Thái.

Chương trình của ông Thái cũng không khác những ứng cử viên khác, gồm đủ món Việc Lãm, Nhà Ở, Cơm Ăn, Áo Mặc.

Nhưng đặc biệt ông cựu sĩ quan Hải quân này còn chủ trương: phải chấm dứt chiến tranh.

Có chấm dứt chiến tranh thì thuế má mới giảm bớt, kinh tế mới phát triển và mức sống dân chúng được nâng cao.

Xin cụ Lạc Long Quân và cụ bà Âu Cơ phù hộ cho Nguyễn văn Thái.

APOLLO
15,
NHỮNG ĐIỀU NÀY
BẠN CHƯA BIẾT ?



Máy thu hình đất giá

Khi phi thuyền Apollo 15 cõi bay quanh nguyệt cầu, qui bạn đã được xem những hình ảnh đầy đủ của chuyến bay này trên vô tuyến truyền hình. Nhưng các bạn có biết các hình ảnh đó được thuỷ như thế nào để chuyền về cho chúng ta?

Các cảnh vật trên cung trăng được thu hình và chuyền về phần lớn qua một máy quay phim màu do hãng RCA chế tạo, trị giá 582 ngàn Mỹ kim (hơn 200 triệu VN). Và người điều khiển máy này, từ trái đất, là kỹ sư Edward. I Fendell 39 tuổi.

Từ một căn phòng ở căn cứ không gian Houston, Fendell ngồi trước một dãy 15 nút bấm để điều chỉnh cái máy thu hình cách xa hơn 500 ngàn cây số. Chỉ cần nhấn một cái nút ở đây, Fendell có thể làm cho máy quay phim gắn trên chiếc nguyệt xa tự điều chỉnh lấy, ngước lên cao thu hình các đỉnh

đỉnh núi hay chui xuống lấy hình thung lũng Hadley. Ông ta cũng có thể điều khiển máy «zoom» ra hay vô để lấy hình gần, hoặc xa và điều khiển cả ống kính mở rộng hay hẹp tùy theo độ ánh sáng trên mặt trăng.

Với tốc độ của các tín hiệu điện tử nhanh bằng ánh sáng (300 ngàn cây số một giây) một hiệu lệnh bấm nút của Fendell phải mất 1,8 giây mới lên tới cung trăng. Khi nhận được, máy thu hình điều chỉnh, chụp lấy hình ảnh, và phóng về trái đất mất 1,8 giây nữa. Nhưng thời gian để chuyền các tín hiệu từ mặt trăng gửi về thành ra hình ảnh cũng mất hơn một giây. Vì vậy tổng cộng phải mất 5 giây Fendell mới thấy được hình ảnh thay đổi như thế nào sau khi điều chỉnh.

Thời gian 5 giây này sẽ trở nên một nỗi khó khăn cho Fendell vào lúc hai phi hành gia Scott và, Jrwin rời khỏi nguyệt cầu lần đầu tiên có hình ảnh loại này.

Khi đó, máy quay phim đặt trên chiếc nguyệt xa, sẽ được điều khiển để thu hình cảnh phi thuyền con Falcon bốc lên khỏi mặt trăng. Nguyệt xa sẽ bị bỏ lại trên mặt trăng, được đậu đúng chỗ để máy quay phim hướng về phi thuyền Falcon.

Đúng vào giây phút chiếc Falcon bốc lên, Fendell bấm nút điều khiển máy quay phim chĩa lên cao, khi đó máy sẽ theo dõi phi thuyền con từ khi rời mặt đất đến khi tách khỏi ống phóng. Trong vòng 2 giây đồng hồ, Fendell phải bấm một nút khác, điều chỉnh máy quay phim thun lại để chụp lấy một hình rộng toàn cảnh. Trong khoảng 2 giây đó, Fendell chưa thể nhìn thấy được những hình ảnh thứ nhất hiện ra, mà đã phải bấm nút để lấy hình ảnh thứ hai.

Fendell và người phụ tá là Al Pennington 27 tuổi còn phải làm vúi lòng hai bà mẹ chồng. Một bên là các khoa học gia, các nhà đ-_chá_ học thi muôn máy thu hình

mù của ông phải chụp thật nhiều hình ảnh mặt đất và đá trên nguyệt cầu. Một bên thì sở giao tế của trung tâm và các hãng truyền hình thi muôn ông phải thu hình của các phi hành gia coi khán giả mới thích.

Chị Hàng vẫn còn bí ẩn

Tất nhiên người ta tổn hàng tỷ mỹ kim không phải chỉ để thực hiện một «show» tivi cho khán giả coi chơi.

Những lợi ích về khoa học của các chuyến bay Apollo tuy lớn lao nhưng cũng chứng tỏ rằng những điều gì ta biết về mặt trăng còn quá ít so với những gì ta chưa biết.

Các nhà khoa học hy vọng việc tìm hiểu mặt trăng sẽ giúp chúng ta biết thêm về trái đất. Trên mặt đất, vì mưa gió, động đất v.v. không thể tìm thấy những nhám thạch (đá) được cấu tạo xưa hơn 3,4 tỷ năm. Nhưng trên mặt trăng lặng yên, thì có thể nghiên cứu các nhám thạch đó, tìm hiểu được các biến chuyển của cấu tạo địa cầu. Nhờ thế đoán biết các quặng mỏ trên địa cầu phân bố ở những đâu và xài bao lâu nữa thì hết. Thị dụ, có thể biết trước chất uraniun để tạo năng lực nguyên tử còn khai thác được bao lâu nữa thì cạn.

Về mặt trăng, trước đây các nhà Khoa học đã cãi nhau rất nhiều chuyện giống như chuyện tào lao. Có nhà khoa học đã nói: trên mặt trăng có nước!... Người khác lại bảo ở trên có cả sòng...

Vấn đề đã cãi cọ sôi nổi nhất là trung tâm mặt trăng nóng (như trái đất) hay lạnh? Trả lời câu hỏi này được thì có thể suy ra về sự tạo hình và biến chuyển của các hành tinh, của thái dương hệ, và biết bao giờ thái dương hệ sẽ chết cùng loài người tiêu diệt theo!

Nhà Bác học Harold Urey giải thưởng Nobel chủ trương mặt trăng lạnh. Trong khi đó thì nhà địa chất học Masursky chủ trương bên trong mặt trăng nóng và sên sét.

Sau 4 chuyến người bay lên mặt trăng lấy đất và mang về cõi trái đất nóng hay lạnh vẫn chưa được biết!

Trước kia người ta tưởng chỉ cần một nắm đất mặt trăng mang về là biết hết các bí ẩn của chị Hàng. Đến nay đã có hơn 100 ký đất đá mặt trăng mang về, mà niềm bí mật của nàng vẫn chưa ai khui ra được!

Các nhà bác học ngạc nhiên khi thấy các đất đá lấy về được cấu tạo ở nhiều niên đại khác nhau. Khi chưa có chuyến bay Apollo 11, người ta ngỡ trên mặt trăng đất đá đều xưa 5 tỷ năm, vào lúc cấu tạo thái dương hệ.

Nay tuổi các đất đá mang về thấy chỗ thì già 3,3 tỷ, chỗ thì già 4,4 tỷ như vậy có lẽ chị Hàng cũng trải qua mấy lần sửa sang, thay đổi mặt ngoài nguyệt cầu, một ngạc nhiên khác là mặt trăng cũng có từ trường, tuy rất yếu, chứ không phải là không như có người ta vẫn tưởng. Người ta cho rằng mặt trăng đã thâu nhận từ trường của trái đất khi 2 trái cầu này cõi gần nhau.

Một khám phá nữa về mặt trăng là sự trồi sụt của súc hút trên mặt trăng. Có nơi trọng lực mạnh, có nơi yếu hơn.

Phi thuyền Apollo 12 và 14 đã để lại trên mặt trăng máy đo địa chấn. Máy này giúp loài người biết được mỗi tháng, khi mặt trăng tới gần trái đất thì trên mặt trăng có động đất (nói là động tràng mới đúng!) Máy địa chấn cũng ghi nhận các vụ vỡ thạch trong không gian lao xuống mặt trăng, và đặc biệt là mỗi lần như vậy, từ trung tâm mặt trăng có nước!... Người khác lại bảo ở trên có cả sòng...

Về mặt trăng, trước đây các nhà Khoa học đã cãi nhau rất nhiều chuyện giống như chuyện tào lao. Có nhà khoa học đã nói: trên mặt trăng có nước!... Người khác lại bảo ở trên có cả sòng...

Chị Hàng còn quyền rũ chăng?

Đối với các nhà bác học thì còn rất nhiều điều cần khám phá về chị Hàng. Nhưng đối với công nghệ Huê Kỳ đóng thuế chi cho chương trình không gian thì lại khác.

Sau những hào hứng của chuyến bay Apollo đầu tiên, coi bộ công chúng Mỹ đã thấy nhảm chán.

Trước khi Apollo 15 khởi hành, quốc hội Mỹ đã thỏa thuận một ngân khoản là 3,27 tỷ mỹ kim cho cơ quan quản trị Hàng không và không gian (NASA) — cắt bớt của cơ quan này gần 2 tỷ mỹ kim.

Người Mỹ bắt đầu chán cái trò thám hiểm chị Hàng và các hành

tinh rồi. Trong khi đó thì Nga vẫn tiếp tục số lượng các hỏa tiễn, về tinh phòng vào không gian của Nga hiện gấp 3 lần Mỹ.

Nhưng gì hấp dẫn hào hứng về các phi hành gia quả đã giảm bớt. Người ta bắt đầu nhận thấy những điều kém hấp dẫn, kém sẹp đẽ. Thị dụ người ta thấy các phi hành gia khi đặt chân lên mặt trăng, phải hành động rầm rập theo một chương trình vạch sẵn, từng giờ từng phút. Thật chẳng khác chi ngồi máy! Người ta cũng thấy các phi hành gia thuộc một lớp người trung bình giống nhau: da trắng, giày dép trung lưu, người ít cảm xúc và trí tuệ tương đối nghèo nàn! Chẳng hấp dẫn chút nào!

Công chúng càng ngày càng thờ ơ, Người ta còn tự hỏi: bao nhiêu bạc tiêu phí để đưa máy lên mặt trăng làm chi trong khi các vấn đề nhà cửa, thất nghiệp, không khí và nước nhiễm độc chưa được giải quyết. Xa hơn nữa, nạn đói ở Hồi Quốc, chiến tranh ở Việt Nam sao không lo mà lại lo chuyện cung trăng?

Một lợi ích của chương trình không gian mà công chúng ít quan tâm là nó giải quyết được nạn thất nghiệp. Vào năm 1966, lúc chương trình của nó, cơ quan NASA đã giúp hơn nửa triệu người Mỹ có việc làm! Không có NASA thì Mỹ cũng khốn đốn!

Ngoài ra các vệ tinh thời tiết sẽ giúp tiền đoán các trâu bão có thể tránh được và đỡ được hàng triệu mỹ kim nếu bảo tồn pha, entra le số sinh mạng được cứu.

Chương trình không gian có rất nhiều tiền vào việc nghiên cứu, và các công trình nghiên cứu đó đều có thể áp dụng hữu ích cho các lãnh vực khác. Thị dụ, các tiến bộ kỹ thuật do NASA thực hiện có thể giúp cải tiến từ các dụng cụ nâng hạ chính xác hơn, cho đến các đồ dùng bếp núc cho tốt hơn.

Nhưng nay ngân sách của NASA đã bị cắt giảm, và chương trình 5 chuyến bay vào không gian sắp tới sẽ rút xuống chỉ còn 2 chuyến. Chương trình lên Hóa Tinh bị trì hoãn đến năm 1975, và phòng thí nghiệm không gian «Skylab» không thể phóng lên trước năm 1978 được!



Một tâm trạng cần được chỉnh lý

Đó là tâm trạng coi CIA của Mỹ như một cơ quan vạn năng. Phong trào Hippies, phong trào phản chiến tại Mỹ, việc tiết lộ tại Mỹ Lai, vụ tiết lộ tài liệu mật Ngũ giác dài v.v. và v.v. thảy đều do CIA hoạch định trước. Mà nước cờ đã được hoạch định trước như vậy tất nhiên CIA —tức nước Mỹ— thủ lợi tối đa. Sai ! Tâm trạng đó cần được chỉnh lý gấp, còn giữ tâm trạng sai lầm đó là ta còn tuyên truyền không công cho CIA và ta tự đặt mình vào vị trí tê liệt thụ động của con nhái bị con rắn thiêu miên, cứ nǎm đáy chờ rắn ăn thịt, hoặc giả phục ra — điều này ít khi — rắn tha, bỏ đi nơi khác. Đã đành CIA Mỹ ngày nay cũng như Trung Hoa ngày xưa bao giờ chả là rắn, rắn hổ mang, nhưng VN nhà bao giờ chẳng là cua, ngang như cua, con cua tám cẳng hai càng giương ra bốn phía, rắn Trung Hoa từ bao nhiêu đời trước nuốt không trôi, CIA ngày nay đớp không nổi, nhất định thế chứ.

Biết người biết mình trăm trận đánh trăm trận được.

Biết mình là biết khả năng đối kháng và đồng hóa của mình, nhắc qua thế dù rồi. Biết người đây là biết CIA, biết Mỹ. CIA không phải vạn năng, Mỹ

không phải vạn năng, hiểu theo cái nghĩa anh ta là một thứ «thượng đế trần gian» vừa viết tuồng múa rối, vừa dàn cảnh tuồng múa rối, vừa với những bàn tay ăn ý điều khiển những con rối. Không, trái lại CIA tức Mỹ, thường luôn luôn ở thế chờ hoặc bị đối thủ xuất chiêu trước rồi mới đổi phó sau. Chỉ nêu hai trường hợp điển hình để khỏi dài dòng : trong kỳ thế chiến thứ hai chính Nhật xuất chiêu trước ở Trân Châu Cảng ; sau thế chiến II, chính Nga Xô xuất chiêu Lunik trước trong cuộc chạy đua không gian. Cả hai lần thế giới hẳn còn nhỏ, đều làm rung chuyển nước Mỹ, rung chuyển đến thành Panique. sau đó «la bête magnifique» chuyển mình (dùng tiếng Pháp cho tiện). Mà nó đã vì tự ái dân tộc mà chuyển mình thì bỏ mẹ với nó. Nhật bị nó hạ đo ván hộc máu mũi, hộc máu mồm ; Nga bị nó vượt lên Nguyệt cầu đến bẽ bàng tác họng.

Xuất chiêu trước lợi đáy mà thiệt đáy.

Xuất chiêu trước như Nhật ở Trân Châu Cảng là một thứ đánh trộm, rất bẽ bàng và không tránh được mặc cảm, chỉ riêng người Nhật mới có thể tự tha thứ cho người Nhật bằng chiêu bài ái quốc mà thôi. Xuất chiêu trước như Nga phỏng Lunik rất đường hoàng, nhưng lại cũng chỉ có tác dụng một

cái quát cho «la bête magnifique», tinh ngẫu mà chồm lên, mà vươn mình ra mà phi nước đại. CIA, tức Mỹ luôn luôn chuyền bại thành thắng là ở chỗ đó, ở chỗ họ tổ chức tinh vi, phân công hợp lý, kỷ luật dân chủ tự giác (không làm xa xát nhân phẩm), tất cả những cái đó cộng thêm với khả năng vô tận và tiềm năng vô bờ làm cho họ rõ ràng có khả năng đảo hải di sơn, bằng chứng trong vòng có 3 trăm năm lập quốc mà họ xây dựng đất nước họ tuấn vĩ nguy nga như vậy, họ leo đến mức độ nhất siêu cường như vậy.

Tóm lại CIA không hề chủ động, trái lại rất bị động. Nhưng thường thường chuyền bại thành thắng vì họ có tổ chức và thừa dư phương tiện.

Phải hiểu rõ như vậy chúng ta mới không còn mặc cảm với CIA và ngồi vào bàn cờ đấu trí với họ một cách bình tĩnh và bình đẳng.

Hãy nhìn lại vài ván cờ

Hỏi rằng CIA Mỹ có muốn cho Tây Đức cường thịnh như ngày nay ? Cường thịnh đến mức đồng Mark Đức làm lao đao đồng Đôla Mỹ? Chắc là không, (điều đó không trách, nước nào cũng ích kỷ hết), nhưng ý chí người Đức như vậy, và ý chí người Đức đã là một dữ kiện cho một phương trình toán học. CIA Mỹ chỉ còn việc dùng khả năng của mình để tự tạo thành một phương trình tương xứng ngõ hầu giải lấy bài toán sao cho hợp (cho lợi) với mình nhiều chứng nào hay chứng ấy. Nghĩa là bắt buộc CIA phải chọn giải pháp cả hai cùng lợi chứ không thể ngồi lên đầu lên cổ, làm cha làm chủ người ta.

Nhật Bản sau khi bại trận cường quyết tự xây dựng theo con đường kỹ nghệ hóa, Mỹ định bắt ép theo con đường nông nghiệp hóa. Nhật không chịu. Ý chí của Nhật đã thành mịt về phương trình. Mỹ định tìm trên máy toán điện iữ phương trình tương ứng để giải đáp con toán song phương lưỡng lợi vậy.

Thực tình CIA nó như vậy, nếu quả những người lãnh đạo thương dân yêu nước thật, nếu quả những người lãnh đạo trong sạch thật, không hối mại quyền thế, trong nước không buôn lậu, không chuyền ngắn, không tâu nhà ngoại quốc thì sức mẩy mà CIA điều khiển được minh. Ngày nay cố vấn Mỹ xuống tới quận, có nghĩa là CIA xuống sát tới hàng quán trường, nhưng xin hãy luôn luôn nhớ CIA không phải vạn năng, ý lực con người quyết giữ vững liêm sỉ, không làm tay sai cho ngoại bang, không bán nước, ý lực đó sẽ sừng sững đặt thành một phương trình vắng vặc tiếc thảo bắt buộc CIA phải xuất trình một phương trình tương ứng để song phương lưỡng lợi.

Nghĩ lại chiến thuật chiến lược của ông cha xưa

Cuộc chiến đấu tự vệ, cuộc chiến đấu giành lại chủ quyền của nước nhỏ chống nước lớn bao giờ cũng mang một vẻ đẹp làm xúc động đến đáy tận tâm hồn nhân loại. Đó là cuộc chiến đấu của con

người toàn vẹn cả tinh thần lẫn lý tưởng lại với con thù vị lý vong linh. Hãy chỉ ôn lại một tí dụ trong dĩ vãng của ông cha. Khi con thú Mông cổ đem cả sức mạnh cùi đinh bạt sơn húc vào thành trì nhà Trần. Thường là ông cha chúng ta thiên đô vào Thanh Hóa. Sức địch hung hãn và có định hướng ban đầu bị mất đà, rồi tan man di trú thành ngơ ngác để bị tia đòn cho đến khi cán cân sức mạnh phản công nghiêng về ta. Sau ba lần con thú Mông Cổ bị đánh hộc máu mồm, ông cha chúng ta giờ tay ve vuốt dàn hòa. Thành thủ từ lúc đầu rút lui như một kẻ bại trận, đến khúc chuyền bại thành thắng đến hồi kết thúc bắt tay O.K Salem dàn hòa, lúc nào chúng ta cũng bộc lộ hết khía cạnh của con người toàn diện tinh lý vẹn toàn sáng suốt. Người chiến đấu với vật (thú tính), phần thắng bao giờ cũng về người !

Trong khoảng thời gian kháng chiến, Hồ chí Minh kháng chiến trên lập trường dân tộc, ông ta còn giữ nguyên được truyền thống tinh lý vẹn toàn của ông cho nên luôn luôn sáng suốt dò la xem Mỹ có nhảy xổ vào trực tiếp giúp Pháp ? Hạm đội thứ bảy của Mỹ có tới vịnh Bắc Việt ? Có mang theo bom nguyên tử ? Sau chiến thắng Điện Biên Phủ Hồ nghĩ rằng chỉ với ánh sáng Mác Lê ông có thể thanh toán nốt miền Nam cho chế độ Cộng Sản. Ông trở thành u tối, đem cái sở đoản của mình (lý trí của một con vật tay sai) chống với cái sở trường của địch (lý trí của một con vật khổng lồ.) Con vật nhỏ húc đầu vào con vật lớn, bị con vật lớn nó tái cho hộc máu mồm, nó soi tai là cái làm sao tránh được. Nhắc lại làm gì cái cảnh ông lăn xả vào rồi bị nó tái hộc máu mũi hộc máu mồm, lời con người Ông dẫu sao cũng còn là người Việt, xấu ông thì đẹp cóc gì chúng tôi.

Hãy tưởng tượng — Đúng như Chu Tử tưởng tượng — cả đôi bên chấm dứt cuộc đâm thuê giết mướn đồng bào ruột thịt mình cho Nga, Tàu, Mỹ chúng nó mặc cả với nhau; hãy tưởng tượng đôi bên cùng thật tinh tinh ngộ nhận ái bắt tay nhau trở về nguồn, đá đít cả Mỹ, Nga Xô lẫn TC, thì đó, ta đã trở lại vị trí vắng vặc của ông cha xưa, vị trí một cuộc chiến đấu tự vệ, chống xâm lăng, gìn giữ chủ quyền, một cuộc chiến đấu tinh lý vẹn toàn của con người toàn vẹn chống với con vật xâm lăng. Lúc đó dù CIA Mỹ có sử dụng đến bom nguyên tử thả xuống chúng ta, thi bom nguyên tử đã giết chết lòng chúng nó và càng làm cuộc chiến thắng của tinh người của chúng ta thêm ánh hào quang chói lọi và bất diệt.

Ở vị trí người chiến đấu với sức vật, người bao giờ, bao giờ cũng thắng !

CẠC SĨ



Người thanh niên đó là người Việt Nam,

Người thanh niên đó giết một người thanh niên khác cũng người Việt Nam và trên đất Việt Nam.

Họ bắn giết nhau vào những bình minh, hoàng hôn và đêm tối..

Họ bắn giết nhau trên đồng ruộng, trong rừng già, trong lô cốt, trên sông lạch hay trong khồng trung...

Họ ở trong những vị thế không phải vị thế của yêu, làm tình, sống...

Họ ở trong những vị thế chết, chết rất trẻ, chết đúng lúc thân thể họ chúa cảng sức sống phong cuồng.

Người thanh niên đó chết cong queo trong lòng đèo, nằm chết như mơ. Người thanh niên đó nằm chết dưới gầm cầu chết không hận thù. Người thanh niên đó chết trong những vị thế mà Trịnh Công Sơn nhìn và ghi lại trong ca khúc...

Người thanh niên đó chết ngày thơ như một đứa trẻ sau một cuộc chơi nằm ngủ mê mệt. Cuộc chơi của trẻ con thì không có hận thù.

Nhiều, rất nhiều thanh niên Việt Nam đã phải tham dự vào cuộc chơi đó và cuối cùng nằm ngủ vĩnh viễn.

Họ đã nằm ngủ, họ đã chết ở trong nhiều vị thế.

Người thanh niên đó chết nằm xấp như vị thế làm tình. Miệng vục xuống sinh. Mắt, mũi lỗ tai có những giòng kiến ăn máu từ đêm tới sáng. Trên lưng người thanh niên đó đeo một nắm cơm vắt bị đạn trực thăng xạ kích loang lổ trên cơm như những bông hồng. Người thanh niên đó đã phải ăn đất trước khi kịp ăn cơm !

Thanh niên đó nằm trên giây kẽm gai, đầu, hai bàn tay đều cụt vì ôm mìn, trong một trận công đòn. Người thanh niên đó chết như một con éch bị làm thịt dở. Chiếc cổ nâu tái vị chảy hết máu vào lúc chớm bình minh. Cái đầu đã từng suy tư, từng học những giáo điều chính trị, đã từng nghĩ tới một người đàn bà hay những bạn bè, những người thân, bây giờ tan nát. Óc của người thanh niên đó chỉ

Những vị thế chết



TÊ ĐÊ

như một đồng phần trắng của một con vật lạ. Lày nhảy và thối rữa.

Người thanh niên đó nằm chết trong một lô cốt. Anh nằm ngửa hai tay dang ra như vị thế của Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự. Anh đã bị đạn đóng đinh vào đầu, vào hai bàn tay, vào tim vào óc. Mắt anh chưa có người thân vuốt mờ tròng nhìn lên trời như còn muôn nụ kéo một cái gi. Một người mẹ, một người tình, hay chính tuổi trẻ của anh ?

Người thanh niên đã chết đứng trong một hố cá nhân do chính anh đào. Anh đã đào huyệt cho chính anh. Hồi còn ở trung học anh thường nói «chết đứng như Tù

Hải». Cuối cùng thì anh chết như một Tử Hải, Anh đã tính rất kỹ cho cuộc đời anh, nhưng anh đã không thoát khỏi định mệnh. Anh không tính đi linh nhưng anh đã phải đi linh. Anh tính đào một hố thật nhỏ để tránh pháo kích, nhưng quả đạn súng cối đã rơi trúng đầu anh ! Anh không còn toàn thây từ bụng lên đầu để có thể đứng ngắm cuộc sống, hay ngắm chiến trường với những người bạn gục ngã dần. Từ bụng xuống chân thi thần xác chỉ có thể làm tình nhưng bây giờ anh làm được gì ? Phần thịt còn lại của anh sẽ được đóng vào quan tài rỗn gác và cho gia đình. Người ta dấu một bí dat.

Người ta nói anh chết còn toàn thây. Ít nhất là người ta nói như vậy với bà mẹ anh và với những đứa em gái của anh. Đàm bà vẫn tra những gì thơ mộng ngay cả một xác chết. Người ta chỉ dám nói với cha anh là anh đã mất mặt. Một thứ người tình không chân dung đích thực.

Người thanh niên đó chết ôm gốc cây lúc đang đi tiêu trong một trận pháo kích ào ạt và bắt chẹt, bắt chẹt đến độ anh cũng không ngờ anh có thể chết lúc làm cái công việc tầm thường đó. Lẽ ra anh phải chết trong tay ôm người tình. Anh đã ôm một thân cây vào những phút cuối của cuộc đời. Dĩ nhiên, người ta sẽ tặng anh những lời đẹp nhất những huy chương qui nhất cho cái chết của anh. Chỉ có bạn bè anh biết anh đã chết ôm gốc cây, chết lúc đi đái chứ không phải tác chiến.

Thanh niên đó chết ngồi lunge tựa vào gốc cây như muốn nghỉ ngơi sau những ngày tháng đi bộ một khoái trên những đường mòn, kè cả con đường mòn lớn nhất. Người thanh niên đó cũng rất trẻ. Chân bị xích vào khâu đại liên để phải bắn đến hơi thở cuối cùng, đến viên đạn cuối cùng. Anh đã bị xích như một con thú. Cảnh anh là một đồng vỏ đạn trống rỗng như hồn anh, như tuổi trẻ của anh. Bây giờ thi anh đã được ngồi nghỉ thực, ngồi nghỉ mãi mãi không còn phải đi, không còn phải nghe tiếng đạn đại liên từ anh bắn đi hoặc nghe đạn từ ngoài túa vào cơ thể anh, hoặc nghe tiếng rên xiết của bạn bè bị thương, không còn phải nhìn thấy máu, thấy lửa, không còn phải nhìn thấy tương lai. chiến trường mệt mỏi. Anh thấy cần phải được nghỉ như thế, nghỉ thoải mái dù chỉ một giây phút.

Người thanh niên đó ngồi chết trên ghế bay khi con tàu trúng đạn phòng không lao từ không gian xuống. Mặt anh hướng về lòng đất mẹ. Lưng anh giã từ không gian, giã từ người tình, giã từ cha mẹ anh em bè bạn, giã từ tất cả. Giây phút cuối anh mong được ngồi thoải mái như thế, ngồi chết như mò. Anh mong con tàu không phát hỏa để toàn thân, để ngồi chết như

ngồi uống nước với người yêu trong một quán cà phê, trong một Givral, trong một Hoàng Gia, trong một Ritz hay trong một Đàm Mầu Hồng...

Người thanh niên đó chết bò trên cỏ lúedì chuyền dưới hỏa lực. Mặt anh gục trên cỏ non xanh. Anh chết đúng vị thế của một đứa trẻ đang tập bò. Mẹ anh chắc không bao giờ day anh bò để cuối cùng anh chết vì bò. Tay anh rời khẩu súng như muốn đầy đi một cái gi kinh tởm. Mũi anh đặt trên một lá cỏ như muốn ngửi thấy lần cuối hương sữa của mẹ, hay hương tóc, hương da thịt thơm ngây của người yêu.

Người thanh niên đó chết không ở vị thế nào cả. Thân hình đã tan tành trên lúa, trên cây, trên cỏ, tan tành vì B40, B52 vì mìn chống chiến xa, vì claymore, vì 105, vì hỏa tiễn 122. Những mảnh thép cắt xác quá nhhanh để không kịp nhìn thấy vị thế chết của anh. Thân xác anh không thể cho vào một cái quan tài. Thân xác anh không thể nhìn thấy trong một vị thế nằm trong một hình chữ nhật.

Còn có những thanh niên chết đang lúc họ còn thở được, đi được, đang học ở trung học, đại học, đang bước theo nhịp quân hành, đang hát, đang hít đất trong một quân trường, đang ngồi cô đơn trong một quán cà phê không người tình, không hiện tại, không tương lai.

Những thanh niên chết và những thanh niên sống đều chết, chết trong những vị thế hay không vị thế. Chết thế xác, chết tâm hồn. Tất cả đều chết.

Người ta mong một ngày bình yên để các thanh niên sẽ được ở trong vị thế sống. Những vị thế nằm xấp, nằm ngủ, ôm, bò trườn, ngồi cho người tình, cho vợ, cho cuộc đời.

Người ta mong một thời bình yên để các thế hệ con nít không phải ở những vị thế chết như cha anh chúng. Chúng sẽ ở những vị thế của say đắm, của miệt mài, của sống động và của xây dựng chứ không phải vị thế của chém giết, phá phách, hủy diệt.

LỤC BÁT CUỐI TUẦN

KHI VỀ VŨNG TÀU

Đứng trông mấy ngọn đèn vàng
Khuya về ngựa gõ người mang vết buồn
Vũng Tàu gió rét mưa sương
Ta đi chiều xuống mưa hôn tóc người

KHI VỀ SAIGON

Về đây phố cũ đông người
Trong con gái điểm dừng phơi vú trần
Mỗi cưỡi tóc xõa bên thân
Xa xa bóng nhỏ lui chân bước về

NGUYỄN NGUYỄN NHƯ

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kế
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Xứ Sở (VN). Dồi
đào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» già truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tô
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bồ sinh lực răng. Giả chua
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát. Quęo (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$
Nước 35\$ sấp lén...

Mỹ chính thức công bố nhận Trung Cộng vào LHQ



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Ngày 2-8-71, Ngoại trưởng Mỹ William Rogers xác định: trong khuôn khổ kế hoạch lập quan hệ bình thường giữa Mỹ và Trung Cộng, Tổng Thống Nixon sẽ tán thành việc Trung Cộng vào Đại hội đồng Liên hiệp Quốc trong phiên họp khoáng đại thường niên vào tháng 10/71 tới, nhưng cương quyết chống việc trực xuất chính phủ Trung hoa Dân Quốc ra khỏi tổ chức trên.

Ngoại trưởng Mỹ thêm rằng: Việc nhận Trung Cộng vào Liên hiệp Quốc chỉ cần một đa số tương đối tại đại hội đồng LHQ còn việc trực xuất Trung hoa Dân Quốc ra khỏi tổ chức đó phải đợi đủ đa số tuyệt đối, nghĩa là phải 2/3 quốc gia đại diện của Đại hội đồng thông qua.

Vấn đề Trung cộng hay Trung hoa Quốc gia sẽ được ngồi ở ghế hội đồng Bảo An LHQ, Mỹ cho rằng sau khi đã thăm dò ý kiến với các nước liên hệ, Mỹ nhận thấy có nhiều quốc gia muốn trình bày quan điểm riêng về vấn đề này, thế nên Mỹ cũng muốn đưa vấn đề đó ra trước Đại hội đồng để toàn thể hội viên quyết định, thay vì giànLOUD độc quyền cho Hội đồng Bảo An theo quy định của Hiến chương Liên hiệp Quốc.

Như vậy vấn đề thâu nhận Trung cộng vào Liên hiệp Quốc đã được Mỹ công bố rành mạch. Trước đây Mỹ luôn luôn dùng quyền phủ quyết để bác bỏ việc thâu nhận Trung cộng vào LHQ, nay thì Mỹ chẳng những không bác bỏ mà lại giành mồi để dâng để đón nhận Trung cộng vào tổ chức thế giới này. Mỹ chỉ muốn giữ Trung hoa Quốc gia lại LHQ. Mỹ lại cũng muốn nhường quyền cho đại hội đồng quyết định cả việc nhận Trung cộng lần việc đề nước đó ngồi vào ghế của Hội Đồng Bảo An, và vấn đề trực xuất Trung Hoa quốc gia ra khỏi LHQ. Chỉ có điều Mỹ đã buộc đại hội đồng phải đợi đủ 2/3 số hội viên mới có thể tổng xuất Trung hoa Quốc gia.

Nói tóm lại Mỹ sẽ vận động tích cực để cho Tr. C vào LHQ mùa thu này. Nhưng sẽ vẫn giữ Trung hoa Quốc gia. Sự thật thì hiện nay Mỹ có thừa điều kiện để nhận Trung Cộng hoặc giữ Trung Hoa Quốc gia cùng có mặt tại LHQ. Vì

rằng Mỹ và các nước hội viên LHQ trong quỹ đạo của Mỹ thừa đủ số phiếu để quyết định vấn đề trên. Khi Mỹ giành rộng quyền cho đại hội đồng có nghĩa là Mỹ đã nắm sẵn trong tay yếu tố quyết định rồi.

Khi đưa ra lời tuyên bố chính thức trên chắc chắn Mỹ cũng đã có sự thương thảo kỹ lưỡng với Trung cộng rồi. Trung Cộng chắc đã đồng ý gia nhập LHQ, Chỉ có điều rằng trước sau Trung Cộng cũng chỉ muốn họ là đại diện duy nhất của dân chúng Trung Hoa, Mỹ đã né tránh vấn đề đó bằng cách trao quyền quyết định lại cho Đại hội đồng.

Vậy thì hầu như rõ ràng là Trung Cộng sẽ được nhận vào LHQ vào mùa thu này. Trung Cộng lại có hy vọng thay Trung Hoa Quốc gia tại Hội đồng Bảo An nữa. Trung Hoa Quốc gia vẫn còn trong tổ chức LHQ nhưng mất chức tại hội đồng Bảo An thường trực.

Phản ứng của các nước sẽ ra sao?

Phản ứng được coi như là quan trọng nhất phải nói là Nga. Hiện nay Nga đang họp đại hội thượng đỉnh các nước chư hầu để đối phó việc Mỹ Tàu sống chung với nhau, và nhất là thái độ đối với việc thâu nhận Trung Cộng vào LHQ. Hiện diện trong cuộc họp có tính cách khẩn trương và bất thường này gồm: Nga có Brejnev và Podgorny, đệ nhất bí thư CS Bảo, đệ nhất bí thư CS Hung đệ nhất bí thư CS Đông Đức, đệ nhất bí thư CS Mông Cổ, đệ nhất bí thư CS Ba Lan, đệ nhất bí thư CS Tiệp Khắc, riêng Cộng sản Lỗ không được dự.

Đại hội chư hầu tối cao của Nga này quyết liệt chặt đội ngũ để đối phó với những biến diễn mới của tình thế. Tuy nhiên về vấn đề Trung Cộng vào LHQ không được công bố. Nhưng nhất định Nga không đợi gì chống đối việc đó một cách công khai tại hội đồng LHQ vì sự công khai chống đối như vậy lập tức TC sẽ dùng Mỹ là hậu phương lớn để phản công Nga tức khắc. Mỹ rất muốn điều đó. Dù Mỹ vẫn có thiện với Nga để chiến tranh Nga Mỹ không thể xảy ra, nhưng nếu chiến tranh Nga - Mỹ bùng nổ thì Mỹ rất mừng.

Vậy Nga cũng đành phải chấp nhận Trung Cộng vào Liên hiệp Quốc, nhưng việc trực xuất Trung Hoa Quốc gia ra khỏi tổ chức đó, Nga cũng không muốn. Vì nếu Trung Cộng độc quyền trong Liên hiệp Quốc thì trên 7 trăm triệu người Hoa lục và mấy trăm triệu Hoa kiều hải ngoại sẽ thuộc về Trung Cộng. Với hàng tỷ người đó quả thật là mối đe dọa với Nga không nhỏ.Thêm vào đó, với diễn biến của tình thế hiện nay, Nga rất muốn liên minh với Trung Hoa Quốc gia và Nhật để khống chế Trung Cộng về mặt Đông. Nếu làm được như vậy thì áp lực của Trung Cộng đối với lầu thô của Nga sẽ được giảm đi rất nhiều. (hội nghị tối cao chư hầu Nga không chống việc Nhật phục hồi chế độ Quân Phiệt)

Về phía của Anh, nước thứ ba có ảnh hưởng lớn tại Liên hiệp Quốc, thì chắc chắn sẽ nhận Trung Cộng vào LHQ, vì hiện nay quyền lợi của Anh tại Hoa lục còn nhiều, và Anh thấy họ có nhiều ưu thế chia sẻ với Mỹ những mối lợi tại Hoa lục. Chính vì muốn lấy lòng với Trung Cộng đồng thời làm khó dễ cho việc sống chung Tàu Mỹ, Anh đã chính thức công bố ý định là trực xuất Trung hoa Quốc gia ra khỏi Liên Hiệp Quốc.

Thái độ đó của Anh, đưa đến việc Trung Cộng yêu sách Mỹ thêm nữa về điều mà họ đòi là Mỹ phải loại Trung Hoa Quốc gia ra khỏi LHQ. Nhưng Mỹ cũng biết rõ ý định của Trung Cộng là muốn vào LHQ càng sớm càng tốt, nên không ngần ngại công bố dứt khoát ý định là quyết giữ Trung hoa Quốc gia bằng mọi giá. Vì nếu Mỹ bỏ rơi Trung hoa Quốc gia trong lúc này thì các nước trong quỹ đạo của Mỹ sẽ quay trở lại chống Mỹ hết. Và Nga sẽ lợi dụng cơ hội đó để tạo ánh hưởng.

Còn Pháp thì đương nhiên là phải theo xuôi Mỹ về việc thâu nhận Trung Cộng vào Liên hiệp Quốc, nếu muốn lấy lòng Trung Cộng thì Pháp chỉ bỏ phiếu trắng về việc trực xuất Trung Hoa Quốc gia mà thôi.

Có điều rằng, chính nội bộ của Mỹ, những người đương đầu với Tổng thống Nixon trong cuộc bầu cử 72 thì lại muốn trực xuất Trung Hoa Quốc gia mà chỉ nhận Trung Cộng tại LHQ là điều đáng nói. Nhưng liệu Trung Cộng có kiên nhẫn để chờ phe Dân chủ thắng cử tại Mỹ hay không. Quả tình Trung Cộng không thể chờ được nữa, vì nếu họ cố chờ thì cuộc gặp gỡ của Nixon với Mao bắc bộ, và Trung Cộng tiếp tục đi vào chính sách phiêu lưu.

Ảnh hưởng gì tới Đông dương?

Cuộc sống chung Tàu Mỹ ngày càng được cụ thể hóa. Không phải Mỹ, Tàu thành tâm thiện chí gì với nhau, mà thế bắt buộc họ phải làm như thế, đồng thời trong cuộc sống chung này, hai bên đều đã thấy được ở phương diện nào đó là mình hy vọng thắng đối phương.

Với Mỹ thì điều cụ thể là: khi sống chung với Trung Cộng họ sẽ vận dụng tới sở trường kinh tế và kỹ thuật để xâm nhập rồi khống chế Hoa lục. Với Tàu thì họ thấy rõ là tại nước Mỹ có nhiều mầm

mống chia rẽ, nhất là về da màu, và giới trí thức trẻ đang muốn đổi bỏ chế độ và đời sống kỹ thuật Mỹ. Họ hy vọng khi sống chung với Mỹ họ sẽ gây nổi phong trào đấu tranh nhân dân ngay trong nội bộ nước Mỹ.

Cả hai bên đều có lợi điểm tấn công vào nội bộ của nhau khi cuộc sống chung được thực hiện. Nhưng có điều với thế quốc tế mới, khi Mỹ sống chung với TC thì Nga buộc phải trực diện đương đầu với biếm họa Tàu. Hiện nay Mỹ đang mở lối cho Nga phong tỏa TC bằng cách buộc Nhật phải tái vũ trang. Cuộc gặp gỡ tối cao của chư hầu Nga đầu tháng 8 này cũng tại tân thành điều đó, hơn nữa Đài loan cũng đang được khuyến khích liên kết với Nga, Nhật, Ấn để bao vây Trung cộng.

Hiện nay, nếu Trung Cộng đe cho Nga làm chủ nồi BV nữa thì lục địa Trung hoa hoàn toàn bị vây hãm thế nên Trung Cộng đang cố gắng loại Nga ra khỏi Đông dương, mà chỉ muốn Mỹ có mặt ở đây để làm hậu phương đồng thời mở một lối thoát cho Hoa lục. Chính vì vậy mà Trung Cộng đòi có một hội nghị Á châu để giải quyết vấn đề Đông dương, nhằm gạt Nga ra ngoài. Nga thi muốn trở lại hội nghị Đông dương kiêu Geneve, tức là muốn hoàn toàn Trung lập hóa Đông dương, hay nói khác Đông dương phải chấp nhận ảnh hưởng của Mỹ Nga Tàu. Vì Nga biết hiện nay trong nhất thời BV không thể nào thoát được ảnh hưởng của TC. Chính vì vậy, vấn đề Đông Dương lại trở thành rắc rối. Trước đây Mỹ bị rắc rối về phía Tàu bây giờ được Tàu thi lại rắc rối về phía Nga.

Nhưng có điều đáng nói là hiện nay dù Nga có muốn Bắc Việt tiếp tục chiến đấu cũng không nỗi nữa, Bắc Việt đã kiệt quệ rồi. Đường tiếp tế cho Bắc Việt của Nga rất khó khăn thế nên Bắc Việt bị đẩy vào thế không ngưng bắn không được. Bởi đó rất có thể Tàu sẽ cùng với Mỹ đưa Bắc Việt vào 1 cuộc ngưng bắn trước khi Trung Cộng được nhận vào LHQ.

Vấn đề này rất cần cho Mỹ và cho cả Trung Cộng, Vì chỉ có như thế Mỹ mới có điều kiện rút hết binh sĩ của họ khỏi Việt Nam mà không bị mang tiếng gì, đồng thời Trung Cộng chứng minh được quyền lực của họ đối với Bắc Việt,

Sau khi ngưng bắn tại Việt Nam và có thể cả Đông dương, đâu ở đó, bấy giờ mới nghĩ tới một cuộc họp quốc tế về Đông dương. Đường nhiên cuộc họp đó không theo lối Tàu được, mà phải theo lối Nga. Vì dù cho Nixon chủ trương người Á châu giải quyết vấn đề Á châu, nhưng đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế thi vấn đề Đông dương liên hệ với toàn thể các thế quốc tế.

Bởi đây ngưng bắn để Trung Cộng có quyền lực với Bắc Việt, và giải quyết vấn đề Đông dương bằng kiêu Geneve là Mỹ được lòng cả Nga lẫn Tàu.

Chỉ có điều đáng nói là ngưng bắn và hội nghị heo kiểu nào thì Bắc Việt cũng bị thiệt thòi vì nó

(XEM TIẾP TRANG 55)

Nỗi đau khổ của ông Buôn Cờ

Trong tuần qua ông DS Buôn Cờ gặp khó khăn làm tâm thần ông luôn bối rối. Hai mối đau lòng của ông là : thứ nhứt, ông bị mây trang cù viễn nghị ngờ ông cố tình taò tay can thiệp và cuộc bầu cử. Và thứ 2 nghe tin bà đại sứ ở bên Nepal đang bị táo bón.

Nguyên xí Nepal ở sát nách Đồng Hồi, mà xứ Đồng Hồi đang có dịch tả tràn trọng. Bà đại sứ đã nghe lời thày thuốc, uống thuốc để phòng trước bệnh định tả cấp tính, uống nhiều quá nên bị tắc luôn.

Nhưng tình hình ở đó không đến nỗi bế tắc bằng tình hình ở đây. Ông Buôn Cờ bị một trung cù viễn dọa rắng ; nếu ông không can thiệp và giúp cuộc bầu cử được vò tư trong sạch thì tôi rút lui. Trong khi đó một ứng cử viên khác lại dọa rắng : Nếu ông thè tay vò can thiệp làm lệch lạc kết quả cuộc bầu cử, tôi cũng rút luôn.

Nhưng lời đe dọa của hai vị trên không làm cho ông Buôn Cờ đau lòng bằng lời tuyên bố của ứng cử viên thứ ba. Ông này nói rắng ! «Tôi bắt cần đề ý đến ông Buôn Cờ !»

Như chúng ta đã biết, khâu hiệu của ông Buôn Cờ đã được tuyên bố rõ ràng.

Khâu hiệu đó là : Tôi đứng ngoài cuộc bầu cử, và tôi đã chỉ thị cho các viễn chức dưới quyền tôi phải đứng ngoài cuộc bầu cử, không xen lấn vào nội bộ qui vị.

Vì chủ trương đứng ngoài cuộc bầu cử, nên trước khi các ứng cử viên ghi tên, ông Buôn Cờ đã phải tìm tới từng người.

Đến với vị ứng cử viên số một ông Buôn Cờ nói :

— Tôi nguyện đứng ngoài cuộc bầu cử. Vì vậy tôi muốn biết ngoài có ý định ra tranh cử không và tổ chức việc bầu báu thế nào ?

Sau đó ông Buôn Cờ lại lại gặp vị ứng cử viên số hai, và nói :

— Tôi nhất quyết đứng ngoài cuộc bầu cử, vì vậy tôi ước mong ngoài sẽ ghi tên tranh cử để cuộc đua thêm hào hứng.

Vì ứng cử viên thứ ba cũng được ông Buôn Cờ chiếu cố, ông ăn cần như :



ÔNG ĐẠO CÁY

— Tôi bắt buộc phải đứng ngoài cuộc bầu cử. Vì vậy nếu ngài gặp khó khăn chỉ trong việc ứng cử chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Sau khi đã minh xác với tất cả các vị ứng cử viễn vị thế đứng ngoài của mình, ông Buôn Cờ trở về tòa Đại sứ, và muốn năm xuống nghe ngoi. Nhưng nếu ông năm xuống, sợ có ứng cử viễn kho tánh nào đó hỏi : « ông nói ông sẽ đứng ngoài. Vậy tại sao ông lại năm xuống ? ông âm mưu điều chi vậy ?

Đó là một phần nào nỗi khó khăn mà ông Buôn Cờ phải chịu đựng.

Nhưng điều khó khăn hơn hết là ông lo ngại thái độ đứng ngoài của ông sẽ được nhiều người ngưỡng mộ và bắt chước. Người Việt Nam rất kính trọng các bậc lão thành, có câu «kinh lão đắc thọ». Nhiều người rất cung kính đối với ông Buôn Cờ, vì quá lo cho chữ thọ của họ. Khi họ thấy ông Buôn Cờ nhất định đứng ngoài cuộc bầu cử, họ cũng muốn đứng ngoài luôn.

Một độc giả thắc mắc tại sao có 39 nghị viễn ủng hộ ông Kỳ mà trước kia lại ký giấy giới thiệu cho ông Thiệu.

Thắc mắc này đã được giải đáp nhiều lần. Theo một số nghị viễn trên giải thích thì trước kia họ bị áp lực, và quá sợ hãi nên ký giới thiệu Tông thống, nay họ hết sợ nên mới ký giấy giới thiệu Phó Tông thống.

— Nhưng tại sao nay họ hết sợ ?

— Theo Đại tá tỉnh Trưởng Gia Định nói thì họ hết sợ vì họ đã được hỗ trợ bởi đức thành Trí

vọng phải rút lui bất đắc dĩ vì luật lệ rắc rối.

Vì vậy ông Buôn Cờ lo ngại thái độ đứng ngoài cuộc bầu cử của ông sẽ truyền nhiễm, khiến ba vị ứng cử viễn cùng đứng ngoài. Kết quả là tất cả 6 triệu cử tri cũng phải đứng ngoài cuộc bầu cử, vì không có ai dám bầu. È rằng lúc đó chính ông Buôn Cờ lại phải hổ hào : Chúng ta cũng đứng vò trong cho vui !

Giải đáp thắc mắc về bầu cử

Về cuộc ghi tên ứng cử của các viễn danh Thiệu, Minh và Kỳ, nhiều độc giả hỏi về những thắc mắc, yêu cầu ông Đạo giải thích. Nói gương đại sứ Buôn Cờ, Ông Đạo đã tuyên bố đứng ngoài cuộc bầu cử kỳ này, một người đứng ngoài thi tha hồ nói. Vì vậy bản đao không ngại ngăn cản mà nêu các câu giải đáp nơi đây.

Một độc giả thắc mắc tại sao có 39 nghị viễn ủng hộ ông Kỳ mà trước kia lại ký giấy giới thiệu cho ông Thiệu.

Thắc mắc này đã được giải đáp nhiều lần. Theo một số nghị viễn trên giải thích thì trước kia họ bị áp lực, và quá sợ hãi nên ký giới thiệu Tông thống, nay họ hết sợ nên mới ký giấy giới thiệu Phó Tông thống.

— Nhưng tại sao nay họ hết sợ ?

— Theo Đại tá tỉnh Trưởng Gia Định nói thì họ hết sợ vì họ đã

đã đúng vì ông có thể ở Lăng Ông Bà Chiểu rồi. Hơn nữa, chính phó Tông thống đã từng cho biết giá trị cái ghi tên trưởng Gia Định là 70 triệu. Một người đặt giá như vậy không lẽ nói sai.

— Tại sao các nghị viễn trên lại ủng hộ ông Kỳ trễ, gây nhiều khó khăn cho việc ghi danh ?

— Có lẽ vì trước họ không định ủng hộ ông Kỳ. Họ chỉ bắt đầu ủng hộ sau khi có ông Trương Vĩnh Lễ xuất hiện. Ông Lễ là một người rất có uy tín, rất đáng ủng hộ vì ông là một tỷ phú.

Thắc mắc thứ hai

Một độc giả thắc mắc nhân đọc bài báo của ông Ngô Công Đức.

Ông Ngô Công Đức cho biết, trước đây cụ Trần Văn Hương đã được các ông xưng tụng là thần tượng. Nay thần tượng lại qui hàng về Tông thống. Độc giả hỏi tại sao thần tượng mà cũng thay đổi ?

Xin trả lời : Thần tượng vốn là bằng gỗ, hay bằng đất, đặt lên bàn thờ để khấn vái. Mốn thần tượng linh thiêng thì phải có lễ vật. Lễ vật thiếu thốn thì thần tượng phải đi tìm bàn thờ khác có lễ vật hơn.

Hơn nữa bây giờ là mùa mưa, cống rãnh Saigon hay bị tắc tị. Ngày cống dâng lên cũng làm cho thần tượng thay đổi. Nếu tượng làm bằng gỗ thì tượng sẽ trôi nổi theo dòng nước cuốn, đi nơi khác mất. Nếu tượng làm bằng đất thì sau khi gặp mưa, đất sẽ tan rã, thần tượng hóa ra bùn. Bài học rút ra là không nên tin vào thần tượng mà phải tự tin ở mình.

Độc giả lại hỏi : Ông Ngô Công Đức nói trước kia cụ Trần Văn Hương đã lãnh đạo ông Đức chống lại Tông thống Thiệu, cụ nhiều lần giải thích các lý do khiến cụ chống TT Thiệu. Nay tại sao cụ Hương không chống đối nữa mà hợp tác với Tông thống.

Xin giải đáp : Đó chính là lập trường vững chắc của cụ Hương, không bao giờ thay đổi.

— Nói vậy chưa hiểu rõ ?

— Sau bốn năm của chế độ đế

có một vị trí nào đối lập với Tông thống hơn là địa vị Phó Tông thống, vì vậy cụ Trần Văn Hương nhận làm Phó Tông thống tức là giữ vững lập trường.

Thắc mắc thứ ba

Một độc giả hỏi : Tại sao Đại tướng Minh tuyên bố ông sẽ rút lui nếu có dấu hiệu gian lận, một mặt ông tố cáo đã có gian lận, một mặt ông vẫn không rút ?

Xin giải đáp : Hãy đợi văn phòng báo chí của Đại tướng giải thích, vì lời giải thích sẽ biến hóa rất hay.

Kinh nghiệm đã cho biết như vậy. Thí dụ trước đây văn phòng của Đại tướng phái hành bản dịch các bài báo phỏng vấn ông, Trong số đó có bài báo nói rằng Đại tướng Minh có ý đồ cho đại tá Thiệu chịu trách nhiệm về cái chết của Diệm Nhu. Văn phòng báo chí của Đại tướng không chịu thích chi thêm.

Đến lúc cựu đại tá Thiệu họp báo, chè Đại tướng hèn nhát không dám lãnh trách nhiệm, bấy giờ văn phòng báo chí của Đại tướng mới chú thích rằng Đại tướng không có ý đồ lối cho Đại tá, cái ý đó là do bao Mỹ nó tự ý suy diễn mà thôi.

— Vậy tức là Đại tướng đã rút chua ?

— Rút rồi hay chưa cũng vậy. Vì Đại tướng Minh xưa nay vẫn hay chọn lập trường nước đôi.

Thí dụ ông xã, ký tên là Trung tướng, nhưng vẫn không từ chối nếu có ai gọi ông là Đại tướng.

Vậy bầu cử xong, nếu Đại tướng chiếm đa số phiếu thì tức là ông chưa rút. Nếu ông không được đa số, thì chắc là ông rút rồi.

Giáo Dục

Học sinh từ thực phá trường, đốt học bạ, đánh hiệu trưởng và kéo nhau đi biểu tình.

Nhiều người ngoại quốc mời tới Việt Nam thắc mắc không biết tại sao xảy ra tai nạn trên. Họ đã đến Bộ Giáo Dục để nghiên cứu. Một người Phi luật Tân, đi tới tận Bộ Giáo Dục rồi lại trở về, than với ông Đạo Cây rằng anh ta không tìm ra địa chỉ Bộ Giáo Dục.

Ông Đạo thương anh là con người hiếu học bèn đưa đến nơi.

Tại cửa Bộ Giáo Dục, anh vạn người Phi nói :

— Chỗ này tôi tới rồi ! Ông Đạo chỉ lên cái bảng tên Bộ Giáo Dục mà bảo anh : — Đây là Bộ Giáo Dục ! — Không phải !

Thật là trứng khôn hơn vịt ! Anh bạn người Phi lắc đầu, tiến tới chỉ vào cái bảng tên. Nhìn kỹ thì, không biết kẻ vò danh nào đã tóm thêm một nét éi ngang chữ D. Khiến anh bạn người Phi đọc ra là Bộ Giáo Dục.

Ông Đạo Cây lấy làm buồn bã tim trẻ nhỏ ở đường Lê Thánh Tôn hỏi : «Đứa nào vẽ bậy lên tường ?

Lũ trẻ sơ hãi, qui xổng lạy xì xụp, rõ ràng là con nhà có giáo dục, với bốn ngàn năm văn hiến trên đầu. Chúng nói :

— Không phải chúng con, không phải !

— Vậy ai vẽ bậy đây ?

— Dạ, tại con không biết, không thấy, không nghe nói và cũng không quan tâm tới vụ đó.

Ông Đạo Cây nghe mấy đứa nhỏ tuyên bố thẳng một mạch bốn tiếng không, biết ngay đây là những đứa trẻ thông minh, hậu vận rất khả ái, bèn kinh cần cúi chào và rủ ông bạn Phi đi vò trong Bộ.

Hỏi một người gác cổng về vụ chửi Dục bị cải biến thành ra Dục, ông cho biết vụ đó xảy ra không biết do bàn tay ai, chỉ biết nó thay đổi từ khi bộ Giáo Dục được vinh dự đón tiếp nhiều viễn chinh cao cấp của bộ Thông Tin.

Tại sao học sinh phá trường

Nhận thấy việc học trò phá trường là một hiện tượng xã hội cần nghiên cứu, ông Đạo Cây đã mở cuộc điều tra riêng để tìm nguyên do.

Buổi sáng hôm đó, học sinh kéo vò lớp học và họ nhận thấy trên bức gỗ, thay giáo vắng mặt. Lý do : thay đổi tranh cử Dân biểu. Trên tấm bảng đen, còn có hàng phấn trắng : «Vận động bỏ phiếu cho ứng cử viên Nguyễn Văn X... dấu hiệu cục gồm b »

Bên cạnh là các khẩu hiệu :

— Cục gồm quyết tẩy hết nạn tham nhũng.

— Cục gồm quyết tẩy hết gian thương.

(Xem tiếp trang 55)

KÝ SỰ LƯU VỐNG

VĂN BÌNH



Ba chàng hàn sỹ

(TIẾP THEO)

Văn Côn lều chông vào Sorbonne thi Tiến Sĩ

Viết ký sự về ba chàng hàn sỹ, tôi không thể không nhắc lại vụ thi cử của Văn Côn ở Đại học đường Sorbonne, khi Văn Côn trình bản luận án Tiến sĩ Văn khoa, lấy đỗ tài: Thị ca Việt Nam qua các thời đại.

Sáng hôm đó, ba chúng tôi uống cà phê đặc, ăn bánh Sangwich no nê, rủ nhau vào trường thi. Sự thực, chỉ có một mình Văn Côn dự thi, Duy Thanh và tôi chỉ là hai ủng hộ viên đi kèm hai bên thi sinh để nâng cao tinh thần.

Ở bên Pháp, chúng tôi được phép vào Đại Học đường Sorbonne nghe thí sinh trình bày luận án trước ban giám khảo. Miễn đừng làm ồn ào nhộn nhác trường thi, như cậu ấm nào con ông Tướng đi máy bay trực thăng đến lớp thi, có sĩ quan tùy viên vỗ trang lầy lội lựu đạn, súng tiêu hàn, làm bài hộ, đưa cậu ấm chép lại. Các thày châm thi ở Biên Hòa lẽ tất nhiên trong thấy súng đạn lèn cơn nóng lạnh dành để cậu ấm và sĩ quan tùy viên thực thi tự do dân chủ.

Ở Pháp, ba thằng hàn sỹ chúng tôi không có máy bay trực thăng, phải đi Métro đến Sorbonne. Vào trong giảng đường, trước mặt ban giám khảo, chúng tôi lắng lặng ngồi nghe Văn Côn trình bày quyền luận đề (thèse de doctorat) của chàng viết về thi ca VN. Trong khoảng một tiếng đồng hồ, Văn Côn nói bằng một thứ Pháp văn lưu loát, văn hoa. Có lúc chàng gật gù ngâm nga mấy câu Kiều lầy. Chàng dịch ra tiếng Pháp, mấy ông giám khảo gật đầu, mỉm cười, dường như các ông thường thức những văn thơ bất hủ của Nguyễn Du.

Dưới này, Duy Thanh và tôi bẩm nhau thi thầm: «Có đường rồi! Chúng mình sửa soạn khao Nghè Côn đi thôi!»

Quả nhiên, ban giám khảo, sau khi nghị xét, tuyên bố Văn Côn đậu Tiến sĩ Văn Khoa, khen thèm sự tán thưởng của toàn ban giám khảo (avec mention félicitation du Jury). Kết quả tốt đẹp này có nhiên là phần thưởng tôi cao (thập niêm đăng hóa) cho Tiến sĩ Nguyễn văn Côn. Nhưng đối với 3 chàng hàn sỹ, có thể coi là một sự vinh dự chung của cả 3 chúng tôi.

Ở Đại học đường Sorbonne ra, ba chàng hàn sỹ rủ nhau đến quán cà phê La Rotonde, nhậu nhẹt một bữa túy lúy cản khôn, để khao mành bằng Tiến sĩ mới toanh của Nghè Côn.

Tiến Sĩ Côn, vua tuyệt phịch

Các bạn đừng vội tin Tiến sĩ Côn, với gương mặt hàn lanh của cụ đồ nho, ngày ngày vác ô đến Rue de Grenelle làm việc một cách chậm chạp, hoặc ra ngâm cảnh rừng Boulogne tức cảm đê mấy văn thơ, ngoài ra không hoạt động gì khác nữa.

Ở đời con người đa tình, đa tài, tất nhiên phải đa tài. Tiến sĩ Côn không thoát ngoài định luật đó. Vả chăng sinh ra là con Rồng cháu Tiên, nếu không chút máu mè cờ bạc trong huyết quản, đâu phải là con Rồng cháu Tiên chính cổng.

Văn Côn ngoài tài làm thơ, đọc sách, viết văn có hai cái tài: mè đánh mạt chược và mè đánh cá ngựa.

Về khoa cá ngựa, anh em quen biết bầu cho TS Côn danh từ: «Vua Tuyệt Phịch» (Roi turfie). Văn Côn là một nhà văn, nên tác chơi cờ bạc cũng

nghiên cứu cờ bạc như khảo cứu văn. Có hồi Văn Côn mè cá ngựa hơn mè viết văn. Văn Côn thuộc lòng già phả, dòng dõi từng con ngựa, thuộc tên từ đời ông, đời cha, bên nội, bên ngoại con ngựa, thành tích con ngựa, sở trường sở đoản của con ngựa, tên người chủ ngựa, tên thằng nài cõi ngựa, tên anh huấn luyện con ngựa. Đó là những yêu tố cần biết, trước khi bỏ tiền cá vào một con ngựa. Văn Côn chép lại thành một cuốn sách cầm nang, giày cõi cuốn Tự Điền Đào duy Anh. Văn Côn trọng dặn dò anh em Việt Kiều hay đi trường đua: «Nếu muốn ăn chắc, phải tính theo dòng giống, ông cha. Các anh cứ tin tôi, cá theo dòng giống, trúng phong phúc lì»

Buồn mội nỗi, nhiều khi hổ phụ lại sinh khuyển tử, bố ngựa thường chiếm giải nhất mà con cù bét dài. Thành thử, sau một thời kỳ thí nghiệm bị đát, Văn Côn và đỗ đệ đánh bỏ cuốn cầm nang dày công nghiên cứu, để khỏi bị nạn rắc túi hoài hoai.

Những buổi trời đẹp về mùa xuân, Văn Côn thường gọi điện thoại cho Duy Thanh và tôi, hẹn hò gặp nhau ở Longchamp hay Auteuil, hai trường đua nằm ngay giữa trung tâm Balé trong rừng Boulogne. Longchamp và Auteuil có tiếng là hai trường đua đẹp nhất nước Pháp, đẹp nhất Âu châu nếu không phải là đẹp nhất thế giới. Một bái cỏ xanh rì, rộng hàng may chục mẫu, nhiều khán đài chứa từ 50 ngàn đến 100 ngàn khán giả, một khung cảnh đầy thơ mộng, giữa những khu rừng bát ngát. Không những thế, nơi đây có những giải vô địch hoàn cầu, quy tụ hết những ngựa hay nhất của Anh Mỹ, Nga, Nhật, Đức, Úc. Những buổi đại hội tài tử giải nhân tuyệt phịch kéo nhau về trường đua như nước chảy, cả trăm ngàn tiếng reo hò cồ vỗ như điện, hoan hô con ngựa chiếm giải nhất.

Tôi còn nhớ 3 chàng hàn sỹ đã có dịp thưởng thức tài nghệ Sea Bird, con ngựa của thế kỷ (le cheval du Siècle) trong giải thưởng Khải Hoàn Môn (Prix Arc de Triomphe) ở Longchamp. Con Sea Bird là con ngựa đẹp nhất, chưa từng thấy trên lịch sử đua ngựa. Nó có một thân hình hùng vĩ, thon thon nhưng đầy bắp thịt kin đáo. Một bộ áo lông vàng thẫm mượt, một cái đầu lùc nào cũng ngắn cao, có vẻ vừa đắc chí vừa ngạo nghễ. Nó có một dáng chạy lái lượt, bao hoa nứa đua nứa thực, không cố gắng. Nhưng khi gần tới mức, con Sea Bird thả bốn cẳng lượt trên cỏ như luồng gió, chân không chạm đất, tai vểnh, mũi nở. Lúc đó tôi có cảm tưởng không phải Sea Bird chạy đua, mà là Triệu Tử Long đang lấy đầu thượng tướng để dáng giữa trăm vạn quân Tào.

Sau khi chiếm giải vô địch thế giới, một nhà tỷ phú Mỹ mè Sea Bird đến mức tra ngay tại trường đua một tỷ quan Pháp để mang Sea Bird về Mỹ. Chủ Sea Bird không chịu, chỉ cho thuê Sea Bird trong 3 năm, lấy bảy trăm triệu quan, để làm giống. Sau 3 năm, vật hoàn cố chủ, Sea Bird lại trở về Pháp, sinh con, đẻ cháu, tăng giá sản xuất cho nước Pháp.

Ba chàng hàn sỹ cháy túi vì gấp nị cõi

Trước khi hồi hương, tôi có dịp đi cùng Tiết Côn và kỹ sư Thanh lèn trường đua Tremblay, trường đua thuộc vùng quê nước Pháp, cạnh rừng Vincennes.

Trường đua Tremblay trước đây có tiếng là trường đua đẹp nhất trên bờ sông Loire. Đặc điểm là nhiều hoa cúc, đủ màu, đủ giống, đua nhau nở trong mùa đua ngựa. Tôi mới được tin hiện nay trường đua Tremblay đã bị đóng cửa. Chính phủ Pháp trưng dụng trường đua để xây cất một sân vận động tối tân cho khu Đại học Vincennes. Tuy ở xa được tin này tôi rất tiếc. Hai người bạn tuyệt phịch chắc chắn đồng ý với tôi.

Lần cuối cùng bước chân vào trường đua Tremblay với Văn Côn và Duy Thanh, chúng tôi chưa chan hy vọng. Chúng tôi được tin trong độ chót, 1 con ngựa do Deforge, một anh nài đại tài, vô địch cõi thế nào cũng về nhất. Tuy ở này (tuyau) có thể coi như một áp phe chắc chắn lời 100%. Chúng tôi định đậm đậm chút tiền cùm, dốc hết đánh vào độ chót, lấy tiền khao một bữa tiệc thật linh đình, trước khi tôi về VN.

Bất ngờ hôm đó, 3 thằng hàn sỹ ra ngõ gặp via ni cô. Ni cô ben Pháp là các bà sơ, chúng tôi dàn dí hóa danh từ, đi đến chỗ thống nhất các đạo giáo. Mỗi có mấy đố đầu, anh em đã cháy túi. Không biết Lệ hổ Xung mỗi khi đi đánh bạc gặp via ni cô, dù là ni cô thật đẹp, xui xẻo như thế nào?

Riêng phần chúng tôi, mới đến độ thử tư can túi, đành phải vay ông chủ tiệm giải khát, một người quen biết lâu năm, ít tiền lè lầm lợ pbi trả về Balé.

Buổi chiều, nghe Radio, rõ ràng con ngựa do Deforge cuối về nhất một cách dễ dàng, ăn lớn.

Ba chàng hàn sỹ chỉ còn cách bứt tai, ôm đầu, đậm cẳng than trời, đỗ lối «ác ôn cõi đỗ» cho mấy bà sơ via dữ!

Văn Bình, bàu gánh hát Phùng Hé Kim Cương ở Ba Lê

Hồi sống lưu vong ở Pháp, tôi có giúp việc tại một tiệm cơm vừa Ta vừa Tàu ở gần Đại Lộ Opéra, một đại lộ sang trọng, đạt tiền nhất ở kinh thành Ba Lê. Tiệm cơm đó là nhà hàng «La Table du Mandarin», nổi tiếng oanh liệt một thời ở Pháp, có thể nói cả Á Âu Châu.

La Table du Mandarin, dịch theo đúng nghĩa là «Bàn ăn Quao Lại». Cái tên sặc mùi phong kiến, thực dân và tham nhũng!

Nói về phương diện nghề nghiệp, ở giữa kinh thành hoa lệ, anh chơi, xa xỉ này, cần phải có một tên nghe lạ tai, khi đọc đến người ta tưởng tượng Tân thủy Hoàng hay Võ tặc Thiên mới ăn khế và loli cuốn được bọn xài tiền như nước. Nếu xu thời, đuổi theo phong trào Nixon sắp du hành Bắc Kinh, đặt tên tiệm là «Bàn ăn Mao Chủ Tịt» (La

Table du Président Mao) có lẽ chỉ lối cuốn được một số vở sĩ dò ở Ba Lè. Họ sẽ bắt chước du khách Phù Tanger vào tiệm kêu một tay oán than mì và một bát cơm rang bù, không bao giờ ám đết xe, quên cà xia rǎng, trả tiền lối 5 quan một người, lỗ thấy mè.

«Bàn ăn Quan Lại» tuy có vẻ phong kiến và thô thiển, nhưng những hạng gian thương như các ông dân biếu bạch phiến, vàng lậu lại chịu khó bỏ tiền đặt tiệc ở đây. Họ được làm quen trong một đêm (mandarin d'un soir) họ khoái ti, nhà hàng tha hồ chém, họ vẫn vung tiền qua cửa sổ.

Hồi tôi làm giám đốc Bàn ăn Quan Lại, nói cho có vẻ hách xì xắng chứ giám đốc giám đốc gì, có chủ nhân La Table du Mandarin, ông Phạm Văn Mười bảy ra vụ ca hát VN mỗi buổi chiều (show) để lối cuốn khách hàng. Ông Phạm Văn Mười về Saigon đón cô Phùng Há, cô Kim Cương sang Bale đóng tuồng Phụng Nghi Định.

Cô Phùng Há sắm vai Lã Bố, đeo 2 chiếc lồng cổng dài, chạm trân nhâ, mặc bộ giáp tầu lồng lánh dưới đèn điện, có nhạc kêu loảng xoảng. Cô cầm cây phượng thiền họa kích múa lít một cách hùng hồn, nháy nháy Diêu Thuyền, để rồi sau cùng cho Diêu Thuyền nhào vào lồng có một cách mè ly.

Kỳ nữ Kim Cương sắm vai Diêu Thuyền, tả đúng phong thái một tiêu thư con quan Tứ Đồ Vương Doãn lúc 8 lẻ, lúc liếc tinh, dùng sắc đẹp mê hoặc ống Tường Vùng Lã Phụng Tiên. Kim Cương đóng kịch khỏi phải nói. Lúc cười lúc khóc, lúc vui, lúc buồn toàn bằng giáng điệu. Người Pháp và người ngoại

quốc chẳng cần hiểu những bài hát giọng Quảng của Kim Cương là cái khỉ khò gi, cái nhìn bộ điệu nhõng nhẽo của Kim Cương, dù mà Kim Cương như diễn rồi.

Ngoài cặp nghệ sĩ thành danh Phùng Há và Kim Cương, nhà hàng Bàn ăn Quan Lại còn một số nữ ca sĩ trình diễn mỗi đêm những bài ca tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, được khách hàng nhiệt liệt hoan nghênh.

Trong số nữ ca sĩ, phải kể tên Thiên Hương (Tiny Yong) nhí nhảnh như một cô đào hát bóng, Bich Chiêu có một giọng hát ấm áp du dương. Bạch Yến và Linh Đa được khán giả chú trọng vì tuổi trẻ, vì đang diệu diệu tha của các cô Việt nữ.

Thời kỳ lừa bần gánh hát «La Table du Mandarin», hàng ngày sống chung với nghệ sĩ, tự nhiên tôi cảm thấy mình cũng có một tâm hồn nghệ sĩ, cảm xúc như nghệ sĩ.

Hồi tôi về VN cô Phùng Há có nhã ý mời tôi lại nhà dùng bữa cơm thân mật. Cô nhở đến quảng đời lưu vong bên Pháp. Cô thường nói: «Tôi coi Văn Bình như người anh tôi. Văn Bình đối với chúng tôi rất chu đáo, tè nhị!»

Trong bữa cơm thân mật tại nhà cô Phùng Há, ngoài những ca sĩ tôi quen biết, còn thêm Năm Châu và Thẩm Thủy Hằng. Tôi vẫn giữ một kỷ niệm ấm áp trong sáng của gia đình nghệ sĩ qua những ngày lưu vong ở Pháp cùng với hai tài nữ Phùng Há và Kim Cương.

(CÒN TIẾP)

SÁNG KIẾN MỚI — SẢN PHẨM MỚI

Đất nước chúng ta không thể tiến bộ, nếu mỗi ngày chúng ta không tìm cách cải tiến chính mình, nghề nghiệp, sản phẩm, dịch vụ của mình.

Để tuyên dương và khuyến khích những cố gắng cải tiến đó, Tuần Báo ĐỒI sẽ mở thêm mục giới thiệu các sáng kiến, mới phương pháp mới, sản phẩm mới.

- Bạn biết một công sở nào đã cải tiến cách làm việc để phục vụ dân?
- Bạn biết xí nghiệp nào đã đổi mới được phương pháp phục vụ khách hàng.
- Bạn biết xí nghiệp nào đã sản xuất được một sản phẩm mới để giới thiệu có thể dùng đỡ tốt hơn với giá rẻ hơn?
- Bạn biết một thôn, ấp, khóm, phường nào đã góp sức phát triển cộng đồng để tự cải tiến đời sống của mình?

Xin bạn hãy liên lạc với Tuần Báo ĐỒI để chúng tôi được tìm hiểu và giới thiệu các sáng kiến mới, thành công mới đó trên mục này.

Thư gửi hay điện thoại về tòa soạn sẽ được nồng nhiệt tiếp nhận. Xin ghi rõ «MỤC SÁNG KIẾN MỚI»

LÀNG BANG sưu tầm

CHO CHẮC ĂN

Một người khách thuê phòng ở khách sạn hỏi cô bồi phòng trẻ đẹp:

— Đêm ở đây có suya không?

Cô bồi phòng mỉm cười tinh tế trả lời:

— Điều đó ông khỏi cần thắc mắc. Từ trước đến giờ chúng tôi chỉ gặp các cặp yêu nhau thuê phòng riêng và chẳng có người nào than phiền gì về đêm của chúng tôi cả,

Người khách nhìn cô bồi phòng với cách uất át bảo:

— Nhưng tôi độc thân làm sao có được. Cô có thể thử với tôi cho tôi ăn không?

Cô bồi phòng!!!!

MÙA ĐÔNG VÀ MÙA XUÂN

Kịch tác gia Marcel Pagnol nói: «Mùa xuân là mùa mà các cậu bắt đầu hiểu những gì mà các cô đã hiểu là mùa đông!»

DANH NGÔN

Françoise Sagan nói:

— Một cái áo có ý nghĩa là khi người đàn ông muốn dò nó lên.

— Bạn muốn trở thành cái định trong một bàn tiệc? Để làm, Bạn tuyên bố sẽ trả tiền bữa tiệc đó.

THỜI GIAN XÓA NHỎ

— Anh có đồng ý với tôi là thời gian có thể xóa nhòa tất cả mọi thứ không?

— Tôi không đồng ý!

— Thế là thế nào?

— Anh cứ nhìn lên khuôn mặt của bà xã anh thì rõ. Thời gian vạch đậm những nếp nhăn chép đầu có thể nhòa tất cả.

CHỈ LÝ

Có người nói với Paul Guth, tác giả cuốn «Les Naïfs».

— Tiền của đâu có quan trọng lắm!

— Ông tưởng thế sao? Một thằng ngu mà giàu, bao giờ cũng được người ta gọi là ông nhà giàu. Nhưng nếu thằng ngu nghèo thì bao giờ cũng bị người ta gọi là thằng ngu.

HAI ĐỐI THỦ

Trước phiên tòa, trạng sư bênh bị cáo muốn làm giảm giá trị của một nhân chứng bèn đưa ý kiến:

— Nhân chứng có thể xác nhận rằng mình không hề vào tù bao giờ không?

— Không, tôi có vào một lần. Vì trạng sư cười đặc thảng:

— Thế à? Vì lý do gì?

— Tôi vào quét vôi «sà lim» cho một ông trạng sư bị giam vì tội bịa đặt!

LÊN ĐÃ KHÓ, XUỐNG LẠI CÀNG KHÓ HƠN

Một người đàn bà thật to béo, trên người không có lây một tấc vải, nấm phay phây trên giường, và đứng bên cạnh là một người đàn ông nhỏ con. Chắc chắn phải là chồng của bà ta.

Người đàn bà bảo người đàn ông:

— Bỏ hết quần áo ra.

Về thật buồn nản, người đàn ông làm theo lời. Trong khi người đàn ông còn loay hoay tìm chỗ để quần áo thì người đàn bà lại ra lệnh:

— Lại đây ngay lập tức.

Người đàn ông lúi lúi nghe theo trong thật khổ sở.

Đến gần giường, người đàn ông lại đứng ỷ ra nên người đàn bà lại quát:

— Trèo lên!

Người đàn ông trèo lên nắm ợp trên đồng thịt. Người đàn ông kinh ngạc nói:

— Thưa vợ, em chỉ muốn trèo xuống!

KỶ VẬT DUY NHẤT

Một người ăn mày gõ cửa một nhà giàu. Một người đàn bà sang trọng bước ra mở cửa.

Người ăn mày nói:

— Thưa bà, bà có đồng nào xin bà cho tôi kiểm chút cơm cháo! Không suy nghĩ người đàn bà liền đáp:

— Ông xin cơm xin cháo thì may ra tôi có thể cho ông được chứ đừng xin tiền vì đó là kỷ vật duy nhất trên đời tôi không thể cho ai được!

CHĂNG LỄ ÔNG CỨ NGỜI Y THẾ SAO?

Trong một rạp chiếu bóng ở Mỹ một cô gái đang xem phim, bỗng quay sang nói khẽ với mẹ:

— Mẹơi! Thằng cha ngồi ghế bên cạnh con cứ cho tay sang sờ đùi con hoài!

Người mẹ khẽ quát lên:

— Đồ khốn nạn! Đề rồi mẹ sẽ cho nó biết tay! Con hãy đòi chỗ cho mẹ đít!

Hai mẹ con đói chỗ cho nhau. Nhưng chờ mãi không thấy gì, người mẹ quay sang bảo người đàn ông ngồi bên với giọng mè mọc:

— Ông! Chẳng lẽ ông cứ ngồi ấy ra thế cho đến khi hết phim hay sao?

Ở ĐÂU? Ở ĐÂY!

Một cô gái trẻ đẹp hốt hót chạy vào ty cảnh sát. Viện cảnh sát trực nhìn lên hỏi:

— Ở đây là ty cảnh sát làm gì mà ầm ầm vậy?

Cô gái thở hòn hòn :

— Thưa thầy em vừa bị hiếp! Bản năng bảo vệ người khác nỗi dậy, viên cảnh sát rời khỏi ghế hỏi:

— Ở đâu?

Không trả trả, cô gái khẽ kéo chiếc mini Jupe lên nói:

— Ở đây này thầy!

Viện Cảnh sát:

-- ? ! ?

Tạp ghi của DƯƠNG KIỀN



NHƯNG MẠNH VỤN

Trong những đoạn ngắn dưới đây, tôi xin nêu một vài sự kiện hay nhận xét rải rác mà chúng ta thường bắt gặp trên các mặt báo để bay bổng nghĩa của một ca nhân trước những nét rất nhỏ mà cũng rải rác của xã hội miền Nam chúng ta.

**Chống Cộng :
cần chủ thuyết hay cần
thịnh vượng ?**

Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây không lâu, hai nhà báo Tây Đức sau khi du hành quan sát tại Việt Nam trước khi về nước đã được tờ Đại sứ Tây Đức tổ chức bữa ăn thân mật để gặp gỡ báo chí VN. Cuộc thảo luận về những vấn đề chung diễn ra và nhà báo Tây Đức dường như muốn công hiến kinh nghiệm chống cộng của Tây Đức cho VN ấy là muốn thắng Cộng thì điều cần không phải là một chủ thuyết mà là sự no ấm thịnh vượng cho người dân.

Tôi thành thật tin rằng nhà báo Tây Đức không đưa cợt. Tôi biết rằng giữa Đông và Tây Đức mức phát triển kinh tế cách biệt khá xa. Tôi biết rằng người Tây Đức vẫn thường tự hào về sự tiến bộ kinh tế nhẹ dù có một ưu thế chính trị rõ rệt đối với Đông Đức.

Nhưng nhận một nhận xét của

chí VN. Cuộc thảo luận về những vấn đề chung diễn ra và nhà báo Tây Đức dường như muốn công hiến kinh nghiệm chống cộng của Tây Đức cho VN ấy là muốn thắng Cộng thì điều cần không phải là một chủ thuyết mà là sự no ấm thịnh vượng cho người dân.

Cũng nhân quan điểm thiết thực nói trên của nhà báo Tây Đức, tôi chọt nhở đến buổi thuyết trình của giáo sư Nguyễn Huy tại Nh

Trang khoảng giữa năm 1970. Giáo sư Huy là nhân viên phai đoàn VN tại hòa đàm Baê và ông đã mở vòng các tinh để giải thích lập trường của VN tại hòa đàm. Trả lời câu hỏi vì lẽ gì chính phủ VN chấp nhận cho MTGPVN trở về sinh hoạt như một chính đảng công khai hợp pháp, giáo

Huy đáp rằng chúng ta có thể nhận họ trở về vì một khi không còn hoạt động trong rừng sâu như thẳn nữa, người cán bộ Cộng Sản chúng sống với chúng ta cũng như bất cứ con người tầm thường nào khác, muôn sống an nhàn no mà hết khi thế đấu tranh. Cố

bảo đảm là họ không bị chúng

một người trí thức phương Tây, tôi muốn nói đến phương thức chống cộng của phương Tây và phương thức chống Cộng của phương Đông.

Chính người phương Tây đã già ra chủ nghĩa Cộng Sản. Chủ nghĩa Cộng Sản lấy biện chứng duy vật làm căn bản, lấy đấu tranh giải quyết làm sách lược và lấy sự thỏa mãn nhu yếu chung một cách đồng đều làm cứu cánh. Thì thi dĩ nhiên thịnh vượng kinh tế khiến ai nấy đều có thể thỏa mãn các nhu yếu là 1 phương thức khiến chủ nghĩa Cộng Sản trở nên vô nghĩa. Cứ tranh giải cấp, bạo động chính trị trở nên lối bịch. Cái ánh sáng huy hoàng cái sinh hoạt nào nhiệt của Tây Bá Linh đã khiến biết bao nhiêu người Đông Bá Linh liều chết vượt bức tường ô nhục, không chắc chí vì thèm thường tự do, có khi thường miếng cơm, manh áo, mì nhà, cái xe...

Sự thật tuy có tầm thường nhưng cụ thể ấy đã khiến nhà báo Tây Đức phát biểu một cách quả quyết và cụ thể không kém là miền Nam VN không cần một chủ thuyết chỉ cần có thêm nhiều xe Honda nữa, thêm nhiều máy truyền hình truyền thanh hơn nữa, thêm sang nhieu càng hay phương tiện cho một đời sống ở mức độ cao. Cộng sản sẽ tự nó tàn lụi, tự nó hấp dẫn đối với những người đi nó dù.

Cũng nhân quan điểm thiết thực nói trên của nhà báo Tây Đức, tôi chọt nhở đến buổi thuyết trình của giáo sư Nguyễn Huy tại Nh

Trang khoảng giữa năm 1970. Giáo sư Huy là nhân viên phai đoàn VN tại hòa đàm Baê và ông đã mở vòng các tinh để giải thích lập trường của VN tại hòa đàm. Trả lời câu hỏi vì lẽ gì chính phủ VN chấp nhận cho MTGPVN trở về sinh hoạt như một chính

đảng công khai hợp pháp, giáo

Huy đáp rằng chúng ta có thể nhận họ trở về vì một khi không

sống, và từ bỏ hòa bình tham ô cũ là bước đường ngắn. Họ sẽ hết Cộng Sản và thế là người quốc gia thất chiến tự nhiên thành».

Khi nghe lập luận của giáo sư Huy, tôi nghĩ rằng hoặc ông muốn trả lời cho qua, hoặc ông cố tình trả lời theo một cách đơn giản nhất để dễ bề thỏa mãn thính giả nói chung. Nhưng khi được biết quan điểm chống Cộng của nhà báo Tây Đức thì tôi chợt giật mình nghe bỗn đâu giáo sư Huy chẳng trai lại một cách thành thật?

Vậy thì, chống cộng cần chủ nghĩa hay cần thịnh vượng?

Thịnh vượng dĩ nhiên là mục tiêu tối hậu của bất cứ chủ thuyết chính trị nào. Nhưng mục tiêu chung của mọi chủ thuyết không phải là các chủ thuyết gần nhau và không còn cần đến chủ thuyết nữa. Để đạt đến thịnh vượng, người ta cần phải giải đáp biết bao nhiêu câu hỏi: phải theo đường lối chính trị nào, kiêu mỗu mỗu mỗu chúc xã hội nào để mau đạt đến thịnh vượng hơn hết? Trong khi hoạt động để đạt đến và khi đã đạt đến mỗi cá nhân, mỗi giai tầng phải sao sê trách nhiệm và quyền lợi như thế nào?

Người sống dân có bột, người chăn nuôi có trứng gà và người thợ có tài khéo đồng ý với nhau để làm 1 chiếc bánh. Đã là khó. Chiếc bánh khi làm xong sẽ phân chia như thế nào lại càng khó hơn. Chiếc bánh (hay sự thịnh vượng) có thể là nguyên nhân một cuộc ẩu đả, sự thịnh vượng chẳng những không tiêu diệt bạo động mà còn là nguyên nhân của bạo động.

Hãy cứ so sánh hai miền Nam Bắc hiện tại.

Dù nói cách nào cũng chăng nữa chúng ta phải công nhận là miền Nam hiện nay đủ thịnh vượng hơn miền Bắc. Nỗ lực cho miền Nam thịnh vượng non nớt có chắc chắn là sẽ vẫn hồi hòa bình hay không? Có lẽ có nếu như thịnh vượng là thực sự chứ không giả tạo, có lẽ có, nếu như thịnh vượng một cách thẳng bằng không chênh lệch, có lẽ có nếu như thịnh vượng mà không phải chối bỏ cá nhân, gia đình, tìn ngưỡng độc lập tự do v.v...

Tất cả những điều kiện ấy có

Á Châu còn thấp kém để có thể áp dụng đúng dân các chế độ dân chủ Tây phương.

Thật vậy, bởi vì trong phần cắt nghĩa khuynh hướng thường thấy trong các cuộc bầu cử tại Á Châu, tác giả cho rằng sở dĩ các nhà cầm quyền đương nhiệm luôn luôn tru thảng vì các quốc gia Á Châu được cai trị quá lâu dài dưới chế độ quân chủ nên dân chúng có một lòng sùng kính tự nhiên đối với các nhà cầm quyền. Cũng như xưa kia thần dân sùng kính đáng thiêng tử.

Tôi rất muốn tin nhà ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ «khai luận» một cách nghiêm chỉnh và chân thành. Không ai bat ông phải viết báo ngoại trừ ông phải viết báo một cách giản tiếp mỗi khi bị phỏng vấn nhưng chính vì tin ở lòng chân thành của ông mà tôi run sợ. Tôi phát giác rằng vì sao Hoa Kỳ luôn luôn xác nhận tôn trọng lý tưởng dân tộc tự quyết và hận thuẫn các chính phủ do dân chúng các quốc gia ấy lựa chọn cái cuộc tuyển cử. Lòng sùng kính cái nhà cầm quyền đương nhiệm là ý chí thành thật của mỗi dân tộc mà Hoa Kỳ tôn trọng dưới chủ thuyết dân tộc tự quyết!

Tôi không đủ khả năng và tài liệu để viết một ý niệm như trên có ảnh hưởng đến mức độ nào trong chính sách đối ngoại của HK nhưng tôi ước mong cần phải thảo luận với người HK nói chung về truyền thống quân chủ Á Châu và thực tế chính trị tại Á Châu ngày nay.

Tôi không phủ nhận rằng nền tảng của chế độ quân chủ Đông Pauong cũng như Tây Phương, là lòng sùng kính. Và có lẽ bất cứ chế độ chính trị nào cũng phải được xây dựng trong tinh thần sùng kính, có khác nhau chăng là sùng kính cá nhân hay sùng kính đoàn thể, đang phái, súng kinh một ý niệm hay sùng kính một chủ nghĩa. Thiếu lòng sùng kính hay nói khác là thiếu sự tin tưởng, sự giao phó, sự ủy quyền thì guồng máy cai trị sẽ sụp đổ.

Vậy lòng sùng kính của chế độ quân chủ Á Châu hướng về đâu?

Nếu tạm bỏ qua sự khác biệt không
để sỉ hờ gi - các quốc gia mang
nhân hệ Á Châu thì có thể nói
lòng sùng kính đây là lòng
sùng kính một ý niệm. Ý niệm
quyền hành là một ủy nhiệm thiêng
liêng bao giờ, lúc nào cũng có thể
chấm dứt, thay đổi nếu kẻ thù ủy
không còn xứng đáng nữa. Nhưng
bằng cách nào để ủy nhiệm và bằng
cách nào để chấm dứt sự ủy nhiệm
thì không được minh bạch và có
có thể vì thế mà các học giả Tây
phương làm tưởng rằng sự sùng
kính trong tinh thần quân chủ Á
châu là sự sùng kính có tánh cách
cá nhân.

Nhưng vấn đề ở đây là có phải
lòng sùng kính (dù cá nhân, dù ý
niệm) là căn nguyên của hiện tượng
các chính quyền Á châu luôn luôn
đắc thắng trong các cuộc tuyển cử
hay không? Tôi tưởng câu trả lời
thật là hiển nhiên đối với người Á
châu. Từ một thế kỷ nay Á châu
bị cơn bão xâm lăng làm suy đồi
những giá trị tinh thần của mình
trong đó lòng sùng sinh bị suy đồi
một cách tệ hại nhất. Chỉ thua có
Châu Mỹ La Tinh, Á châu từ sau
đệ nhị thế chiến luôn luôn chứng
kiến các cuộc bạo động để thay
đổi nhà cầm quyền. Không còn là
sùng kính nữa nhưng mà là sức
mạnh làm nền tảng cho quyền binh.

Quyền binh do sức mạnh luôn
luôn tạo nên sự phẫn nộ, niềm
kinh bối, lòng thù hận. Nó cần
được kiêu hãnh, cần được tự do
trả nên cần đi mượn bất cứ bộ áo
loè loẹt nào, bộ áo ấy theo thời
trang là các định chế dân chủ Tây
phương. Nhưng thực chất của nó
vẫn chỉ là sức mạnh thô bạo.

Sức mạnh không có lương tâm
có thể làm bất cứ điều gì trong đó
đều đẽ nhất là làm cho mình đắc
thắng trong một cuộc tuyển cử,
một khi lại được tái dương rằng
đó là do lòng sùng kính của nhân
dân.

Nha Trang 14.7.71.
DƯƠNG KIỀN



CHÍNH TRỊ Mùa đảo chính hụt

Bao nhiêu sách vở CS viết dạy
kỹ thuật làm đảo chính đàng vứt
vô sợi rác! Không biết có phải
lịch Tam Tông Miếu chẳng, mà
trong mấy tháng vừa qua trong thế
giới Á Rập, các cù đảo chính đều
thất bại một cách thảm hại.

Các bạn còn nhớ vụ TT Ai Cập,
ông Sadate, đã bắt 9 nhân viên cao
cấp của chính phủ, để phả vỡ mìn
âm mưu đảo chính, phó Tổng Thống
Sabry cũng bị bắt.

Gần đây, có 45 Sĩ quan ở Iraq
bị bắt, cũng vì có âm mưu đảo
chính, bị bại lộ.

Tháng vừa qua, vua Hassan II
ở Maroc thoát chết cũng vì mìn
đóng Tường đảo chính lèo quá, tõ
chức cuộc đảo chính một cách
quá tai tử.

Và sau rốt đến cù đảo chính hụt
ở Sudan, kết quả là đảng CS Sudan
bị thua liềng xiềng, lãnh tụ bị tử
binh.

Hơn hai năm trước đây, tướng
Numeiry (Có nơi viết là Numeiry) đã
cướp được chính quyền ở Sudan,
cũng bằng một cuộc đảo chính
không khó khăn chi mấy. Người ta
kể lại rằng đoàn thiết giáp của
tướng Numeiry, trên đường tiến
tới thành phố khát nước T.Thống, đã dừng
lại ở các ngã tư mỗi khi gặp đèn đỏ.

Đảo chính như vậy thì ngo quá
lòng nhiều người sỏi ruột. Vì vậy,
vào cuối tháng 7, một nhóm sĩ quan
ở Sudan đã tổ chức cướp chính
quyền. Trong vòng 45 phút, họ quả
thực đã làm chủ được tình hình ở
thủ đô Khartoum. Các vị trí chiến
lực trong thành phố bị chiếm giữ.
Tướng Numeiry bị bắt giam. Phe
đảo chính chỉ việc lên đài phát
thanh đọc một bản tuyên cáo là
coi như đã nam gọn chính quyền
trong tay.

Lãnh tụ của phe đảo chính là
hiệu tá Hasne al Atta, 35 tuổi,
thiết lập một Hội đồng Cách Mạng

gồm 7 nhân viên gồm các sĩ quan
thân Cộng; hiệu Trung Tá Babakr
al Nour làm chủ tịch. Đảng Cộng
Sản Sudan có 6000 đảng viên, là
một đảng Cộng Sản mạnh nhất ở
Phi Châu. Nga Sô đặt rất nhiều
vốn liềng vào đảng Cộng Sudan.
Ngoài đảng viên cốt cán, họ còn
liên kết được khoảng 200 ngàn
đoàn viên các nghiệp đoàn nữa.

Với lực lượng hỗ trợ đó, phe
đảo chính cảm thấy ăn chắc qua?

Có lẽ cũng vì vậy, họ đã hổ qua
một vài trang trong những sách
dạy làm đảo chính, không chịu đọc
và họ đã vi phạm tất cả những qui
tắc đảo chính trong đó.

Thứ nhất, nhóm sĩ quan đảo
chính chỉ dựa vào một nhóm binh
sĩ gác dinh Tổng thống, và mấy xe
thiết giáp. Còn các đơn vị quân
đội khác trong 26 ngàn quân
sĩ Sudan không hỗ trợ cho họ.

Thứ hai, sau khi chiếm được
đài phát thanh, họ không biết sử
dụng làn sóng điện để hô hào sự
 ủng hộ của quần chúng. Mở radio
nghe, chỉ thấy toàn nhạc quân
hành mà thôi.

Điểm thứ ba, không kém phần
quan trọng và rất đáng học hỏi, là
sau khi cướp chính quyền, họ
không giết tướng Numeiry và các
lãnh tụ thân cận của ông này. Kết
quả là phe chống đảo chính vẫn có
được một điểm đồng qui để tập
hợp lại những người chống Cộng ở
Sudan.

Yếu tố cuối cùng đã đưa phe
đảo chính xuống hố là sự can thiệp
của xứ Lybia láng giềng, với ông
đại tá Kaddafi (cũng viết là Gaddi-
fi).

Hai năm trước, đại tá Kaddafi
cũng cướp được chính quyền ở
Lybia khi ông vừa 28 tuổi. Chống
các nước Tây phương, dưới người
Ý, người Anh ra khỏi xứ, quốc
hữu hóa các ngân hàng, đánh thuế
vặng các mỏ dầu, nhưng ông Kad-
dafi ở Lybia cũng như TT Sadate
ở Ai Cập sẽ lo cuồng lên nếu ở
ở dưới nách các ông có một nước
Sudan Cộng Sản, bị Nga giựt dây!

Vì vậy, đại tá Kaddafi đã ra tay
can thiệp, giúp tướng Numeiry
cướp lại chính quyền. Đó là một
vụ can thiệp có tính toán, không
giống như hai tuần trước đó, Kad-

MỘT VÒNG THẾ GIỚI

dafi đã lên tiếng giúp phe đảo chính
hụt ở Maroc chống vua Hassan II
trước khi biết họ là nhóm nào!

Chủ tịch Hội Đồng Cách Mạng
Sudan, trung tá Babakr al Nour lại
đang ở Anh khi nhóm sĩ quan cách

mạng thành công. Nour bèn tức tốc
bay về cùng 2 sĩ quan cấp tá khác,
trên chuyến bay từ London về
Khartoum của hãng BOAC. Khi phi
cơ bay qua lãnh thổ Lybia, phi
công nhận được lệnh: «Phải hạ
cánh xuống phi trường Benina,
nếu không sẽ bị bắn». Nhìn ra cửa,
phi cơ chiến đấu của Lybia bay
quanh làm áp lực.

Tình trạng này đang diễn ra với
đảng Cộng sản Sudan.

Có lẽ Trung cộng và Nga sô có

ký khi họ chủ trương chung sống

hòa bình với phe tư bản! Sách dạy

đảo chính của các đồng chí toàn

là sách cũ cả!

KINH TẾ Thái Lan gặp khó khăn

Trong số các nước kiểm lòi nhò
chiến tranh Việt Nam, Thái Lan
cũng dự phần chút đỉnh. Mùa nam
gần đây Mỹ đã viện trợ dài
nặng tổng số viện trợ cho T
Lan lên 3 tỷ Mỹ kim. Các côn
nguo quốc, nhất là Mỹ và N

cũng đã đổ 260 triệu Mỹ kim vào
đầu tư tại Thái Lan. Tại thành
phố Bangkok, các tòa cao ốc mọc
lên, các con lạch được lấp và dắp
thành đường xá.

Nhưng các nhà lãnh đạo nền
kinh tế xứ Thái cũng không biết
lợi dụng các cơ hội của họ. Nền
kinh tế Thái vẫn dựa vào sản phẩm
xuất cảng chính là gạo, thèm vào
đó là thiếc, cao su. Gần đây «cuộc
cách mạng lúa gạo ở Á châu» đã
giúp các nước kinh tế túc thực
phẩm. Vì vậy giá gạo trên thị
trường quốc tế hạ xuống. Kết quả
là gạo Thái Lan ư dụng chất đồng
lại và cát cát chi phí thi thiếu
hụt.

Khuyết điểm chính của nền kinh
tế Thái là không phát triển đa
phương các ngành kinh tế của họ.

Gần đây cồn cát Mỹ ở bờ biển
cũi miền Đông Bắc bắt đầu rút đi.
Những khách sạn Thái Lan vắng
khách, bắt đầu tinh tiền cho thuê
giờ thay vì cho thuê ngay.

Tiền ngoại quốc đầu tư vào T.L
cũng giàm bớt. Giữa thành phố
Bangkok, một cao ốc 10 tầng dựng
xong từ một năm nay mà chỉ có
bốn người thuê, tất cả đều ở tầng
trên cùng, nghĩa là rẻ nhất! Các
khách sạn lớn chỉ có 20 đến 40
phòng có người thuê.

Nhưng người dân Thái Lan thì
đều biết cái chi đang đe dọa
nền kinh tế của họ. Đường phố
vẫn nhấp nháy ánh đèn neon, dân
chúng vẫn đi lại tấp nập. Tuy vậy,
đầu hiệu của tình trạng suy kém
đã hiện ra. Đó đây, một vài tiệm
buôn, nhà hàng đã đóng cửa.

Vào tháng 6 vừa qua, công ty
Conoco Oil đã thử tìm dầu lửa ở
vịnh Thái Lan. Nếu tìm thấy dầu
lửa thì nền kinh tế có cơ hội bùng
trưởng. Nhưng các giới chức Thai
Lan với nền hành chính rùa nặng
nè không mấy tỏ vẻ quan tâm đến
chuyện tìm dầu lửa. Các luật lệ, thủ
tục về việc tìm dầu ngoài khơi đang
lẽ phải được ban bố, thi lại bị trì
hoãn hoài hụt. Ma các công ty dầu
lửa chưa hay luật lệ rõ ràng thì
dầu dám đỗ tiền vo! (ở V.Nam ta
còn tóm tuế luật lệ đã có rồi, nhưng

tiến tranh 75-76) rõ ngay khác!

Kết quả là nhiều tàu tìm dầu ngoại quốc đã bỏ Thái Lan để tới các vùng đất hứa hẹn hơn, nhất là Indonesia và Mã Lai.

Trong lúc chiến tranh VN còn tiếp diễn thì tiền còn đổ vào Thái Lan, nhưng nếu các nhà kinh tế xứ này không nhìn xa thi tương lai của xứ họ sẽ rất đen tối.

Còn VN? Ngoài chuyện tranh cỏ ra, có ai lo lắng về tương lai kinh tế của ta, khi chiến tranh chấm dứt và ngoại vien cạn dần?

KHOA HỌC

Chữa bệnh bất lực! Ai đồng ý?

Một sinh viên ở ĐH Pennsylvania Hoa Kỳ bỗng bị bệnh bất lực về tình dục từ một năm qua. Bất đầu bằng một kinh nghiệm thất bại khi anh muốn yêu đương cô gái của anh trong một chiếc xe Volkswagen quá chặt hẹp. Từ cú thất bại đó, chàng sinh viên cảm thấy không đủ sức làm tình nữa. Và gần đây, nhờ một bác sĩ tâm bệnh học ở ĐH Temple chữa, anh ta mới khỏi bệnh! Vụ chữa bệnh này chứng tỏ một phương pháp mới trị bệnh tâm thần có hiệu quả, một trường phái mới về bệnh lý ra đời, gọi là môn phái về «bệnh lý tác phong» (behavior therapy).

Phái Bệnh Lý Tác Phong khác với phái cổ truyền chữa bệnh theo tâm phân học của Freud ở một điểm là định nghĩa thế nào là tâm thần rối loạn.

Theo môn đồ Freud, tâm thần rối loạn là kết quả của những xung đột trong cõi vô thức gây hậu quả trên các tác phong của con người một cách bí ẩn.

Theo môn phái Tác Phong thì vai trò của vô thức không đáng kể. Đối với họ, sự rối loạn tâm thần chỉ là tổng cộng của những thói quen sai lầm do người ta tập luyện giống như con chó trong thí nghiệm về phản xạ theo điều kiện của Pavlov. Mỗi lần con chó đợi thấy

thức ăn thì rung một tiếng chuông. Tập luyện mãi, đến khi chỉ cần nghe tiếng chuông, không có thức ăn mà con chó cũng tiết dịch vị. Hiện tượng đó, các bạn đã học trong môn Vật vật năm đệ tứ, gọi là Tiết Tâm Linh (danh từ nghe to bỏ mẹ!).

Dựa trên nguyên tắc của thí nghiệm Pavlov, các nhà bệnh lý học mới cho rằng muốn sửa chữa một thói quen xấu thì tìm cách thay thế bằng những thói quen mới. Với phương pháp đó, họ chữa bệnh tâm thần, và chỉ trong vòng 30 lần chữa bệnh, con bệnh đã khỏi, không mất nhiều năm trời như phương pháp tâm phân học của Freud.

Phương pháp chữa bệnh đó giống như tập luyện cho một đứa bé không sợ nước. Trước hết cho chú bé nhúng một chân xuống, rồi tới hai chân, rồi mới tới thân mình.

Như cậu sinh viên ở Pennsylvania kề trên. Bác sĩ Joseph Walpe cho cậu biết rằng sở dĩ cậu bất lực vì cậu sợ chuyện tình dục, sau vụ thất bại trong xe Volkswagen. Bác sĩ khuyên cậu kiểm một cô bạn gái kiên nhẫn, làm bạn với cậu và giúp cậu dần dần thắng được nỗi sợ hãi của mình. Sau khi gần gũi cô bạn nhiều ngày, dần dần cậu bớt sợ, và cuối cùng tim được hưng thê.

Phương pháp trên cũng dùng để chữa tật «đồng tính ái». Những cậu mắc tật này nằm trên giường có cảm điện. Khi một bức hình đàn ông khỏa thân chiếu lên, cậu bị điện giật. Khi hình phụ nữ khỏa thân chiếu lên, cậu hết bị điện giật và được thoải mái.

Ai đọc cuốn tiểu thuyết The Brave New World của Aldous Huxley chắc sẽ nhớ ra thế giới tương tự của Huxley cũng dùng phương pháp đó để giáo dục con trẻ. Trong thế giới mới, các công dân được chia loại, từ thượng lưu xuống hạ lưu. Một đứa trẻ hạ lưu sẽ chỉ lớn lên để làm việc tay chân, không cần óc thẩm mỹ. Vì vậy ngày từ bé người ta cho chúng vỗ các cắn phòng huấn luyện. Khi hình ảnh một đóa hoa, một con bướm hiện lên, lũ trẻ bị điện giật kêu thét lên. Thế là khi lớn lên, chúng sẽ ghê sợ các vẻ đẹp.

Cách chữa bệnh như vậy có xứng pham đến nhân phẩm con người? Con người bị cho vô phòng thí nghiệm như súc vật, biến thành một «vật thể», bị điều động các phản ứng như con chó của Pavlov.

GS Alan Goldstein ở ĐH Temple trả lời: «Các bệnh nhân đến với chúng tôi để yêu cầu sửa chữa các tác phong, thói quen của họ. Không phải chúng tôi lựa chọn, mà chính họ lựa chọn các thói quen, tác phong mới!»

Phương pháp mới này đã được hơn 100 nhà chữa bệnh thực hành và nhiều người đang thử, trong số đó có cả nhà tâm lý học Skinner ở ĐH Harvard một cái tên rất bảo đảm!

Điều này chứng tỏ một khía cạnh của kinh nghiệm của Freud là đúng: không có bệnh tật nào là không có cách chữa.

HOA KỲ

Đại bố chị em ta ở Nữu Uớc

Du khách trên thế giới khi tới Nữu Uớc, vẫn cảm thấy phong hóa ở đây còn đứng đắn, không có những khu vực của chị em ta làm ăn công khai và lộ liễu như ở Luân Đôn, Đông Kinh hay Hamburg.

Nữu Uớc cũng nổi tiếng về buôn lậu, cờ bạc, rượu và ma túy, nhưng cái món chị em ta thì chỉ đánh du kích lẻ tẻ thôi.

Nhưng mấy năm gần đây, Nữu Uớc đã thay đổi. Giới chị em ta càng ngày càng hoạt động mạnh hơn. Trước hết là từng trung đội đi diễn binh ngoài phố. Rồi tới cấp đại đội, tiểu đoàn, và dần dần quân số lên tới cả sư đoàn chính quy.

Đoàn nữ binh đó đã tổng công kích đại lộ Broadway. Họ vừa trưng bày hàng họ, vừa lớn tiếng rao giá cả, trong khi bọn ma cô ngồi đợi sẵn trong xe hơi. Mỗi đêm cảnh sát bắt hàng chục cô gái. Vì vậy ngày từ bé người ta cho chúng vỗ các cắn phòng huấn luyện. Khi hình ảnh một đóa hoa, một con bướm hiện lên, lũ trẻ bị điện giật kêu thét lên. Thế là khi lớn lên, chúng sẽ ghê sợ các vẻ đẹp.



MÚA PHO

nhớ người những bước chân mua
dầm cơn mưa lạnh mái đầu sáng nay
giọt buồn ngọt cỏ lá cây
đau theo tiếng động mỗi ngày vắng xa
nhịp trùng tim sóng giang hà
mưa như máu đồ xuống hòa phô xanh

27-3-70

ĐI TÌM

Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lê là Tảo mộng, hội là Đẹp thanh
N.D

NGUYỄN DU

dặm dài tóc bạc đầu non
ba trăm năm nữa người còn nhớ ta?
cành thanh niên cỗi hồn già
trong thân mến cũ người là tri âm
mưa mai đọng bước chân thăm
tìm người ta gấp sương dầm cỏ cây
ta buồn hơi thuốc ngập đầy
hồn mưa trên bãi một ngày tháng ba

(TIẾT THANH MINH)

HẠT BỤI

quên đời, dốt thuốc rong chơi
bước chân xuống phố một trời mưa tuôn
lạnh len trong cỏ nỗi buồn
hỏi thăm lá cỏ mưa nguồn nơi đâu
phù trân thân thế biền dâu
nhẹ như hạt bụi trong màu sắc không

3-70

MÚA HOA

tặng Trần thị Hiền

thoắt nhiên bụp mở cánh hoa
hồng mưa lục diệp nhập nhòa buồm mai
bàn chân sương khói bước dài
tìm cành hoa trắng đâ cài ngày xưa
yêu nhau biết đến bao giờ
tình thiên thu ý vò bò hương thơm
ngỡ trong da lạnh vẫn còn
phấn hoa tinh khiết trong hồn chưa bay
nhàn du xuân chuỗi đời ngày
lung linh mưa hiện hoa đầy vườn không

4-70

HỒ NGẠC NGŪ

Nhiều du khách như dân bản xứ
đã than phiền với nhà chức trách
rằng họ bị đám gái điếm tấn công
bằng các lời tục tếu cũng như các
hành động tục tếu l Hồi đầu năm
nay một du khách bị giết gần khách
sạn Hilton, có lẽ do mắng tên ma cô.
Rồi tới một vị cựu bộ trưởng
người Đức đi Mỹ chơi bị một đám
cô gái tấn công.

Một tháng trước đây, nhà chức
trách ở Nữu Uớc đã quyết định
đưa ra tòa 2 cô gái và không cho
đóng tiền thế chán, một điều khan
khe thường chỉ áp dụng cho các bị
can về tội sát nhân.

Đồng thời, thị trưởng Nữu
Uớc, ông John Lindsay phát động
một phong trào đại bố giới chị em
ta. Một đại úy Cảnh sát được chỉ
định làm xếp sở kiểm soát gái mãi

thuần phong mỹ tục, dành cho
người lớn coi. Thêm vào đó là các
tiệm bán sách báo, phim khiêu
dâm, các nhà tắm hơi và hoa bóp,
các nhà chiếu phim về đồng tính
ái, các hộp đèn, biểu diễn bê hội
đồng vv. Năm tháng trước đây, CS
đã bắt giữ ba người về tội cung súc
tu sỉ trong một Club Orgy, và phạt
tù lần lượt một tháng, tháng ba và
sáu tháng.

Kết quả là sau mấy ngày của
chiến dịch Vi Dân Mỹ, tất cả giới
chị em ta biến mất khỏi đường
phố. Lần đầu tiên trong 15 năm,
lực sự tòa án ở Nữu Uớc cho biết
không có một vụ gái điếm nào bị
đưa ra tòa! Trước kia thì mỗi
ngày có từ 75 đến 80 vụ!

Một chị em ta ở Nữu Uớc có
thể kiếm mỗi ngày 300 mỹ kim
(khoảng hơn 100 ngàn VN) khi giới
chị em ta đang phát triển cả một
nền kỹ nghệ về sex cũng phát triển
theo. Trên đường phố có những
cửa tiệm trình diễn các trò phạm

CÁNH HOA CHÙM GỎI

Nguyên tác
«THỔ TY HOA»
của QUỲNH DAO

bản Việt văn
LIÊU QUỐC NHĨ

TÓM TẮT CÁC KỲ TRƯỚC :

Trước khi mẹ nàng qua đời, bà dặn cô nǚ sinh Mẫn Úc My lên Dài Bắc sống nhờ giáo sư La Nghị với mục đích học đẽ thi vô Đại Học. Tại nhà giáo sư họ La xa lì, Úc My gặp những con người kỳ dị : bà vợ ông là Nhã Trúc bị bệnh thần kinh, con trai ông, La Hạo Hạo, thì sống rất phóng túng, con gái là Khởi Khởi yếu ớt nhưng đẹp một vẻ lieu trai.

Trong nhà giáo sư La Nghị còn Từ Trung Đan, một thanh niên cương nghị, dạy kèm cho Khởi Khởi và Úc My...



— Có chứ ! Tôi đáp.

— Cô xem, hoa thì có nhiều loại, từ hoa Hồng, Tường vi, Khuông nại, Bá Hạp, Hoa Lan, Hải Đường, Phổ công Anh... không đếm xuể, mỗi loài hoa lại có một nét đáng yêu của nó phải không ?

Tôi gật đầu : — Đúng.

— Bởi vậy, tôi yêu tất cả loài hoa. Đàn bà cũng thế, mỗi đứa con gái một nét đặc biệt, nên tôi đều yêu cả.

Lý luận thật kỳ quặc ! Mỗi nghe qua thi rất hữu lý, nghĩ kỹ thì có cái gì không ổn, nhưng tìm mãi



tôi không thấy lý do. Tôi nhìn hắn, đôi mắt trong sáng kia cũng đang nhìn tôi, miệng vẫn mỉm cười. Tôi tuy không tán thành điều hắn vừa lý luận, nhưng rất thích lối trình bày trời chảy của hắn, nụ cười và ánh mắt kia dễ gây xúc động cho người khác. Tôi cười nói :

— Lý luận thật lạ lùng ! Thật là trong nhà họ La này có cái vẻ gì kỳ dị !

Hắn lại tiếp :

— Có một lần Trung Đan nói chuyện với tôi, hắn bảo là nhà họ La này người nào cũng có bệnh thần kinh cả, nên gọi đây là «gia đình điên». sau đó tôi phân tách thấy sự thật có bệnh điên thật, nhưng mà trên cõi đời này có mấy người có là không điên đâu ? Cõi thử nghĩ coi mỗi người bản tính khác nhau, thói quen cũng khác nhau, mỗi người đều có một điều khác người, sự khác người đó được gọi là «quái dị» phải không ?

— Ô ! Tôi hiểu đồng tình.

— Vậy thì sự quái dị của mọi người đều khác nhau, nói khác đi mỗi người đều có một sự bất bình thường, thí dụ cô, cô thường cười không nhảm lúc, lại trả lời những câu ngờ ngắn không dẫn không đuôi...

— Ô ! Tôi bỗng cười ợ, nhưng mặt tôi đỏ lên. Tôi có những lý do riêng của tôi chứ ?

— Thì mỗi người ai cũng nói là mình có lý

lòng của mình. Cũng như lý luận «Phiếm Ái» của tôi trước cái nhìn của người khác thì bị coi là kỳ cục, là khùng, là vô lý ! Cứ thế phân tích ra, thế giới này ai cũng điên cả, chỉ khác là cách điên của mỗi người lại khác nhau, vì thế tôi thường nói.. Hắn bỗng ngưng lại.

— Nói sao ?

Hắn lại cười, chậm rãi đáp :

— Tính điên ai cũng có, chỉ cách điên là khác nhau mà thôi.

Tôi cười lớn — Tính điên ai cũng có, chỉ cách điên mỗi người khác nhau, thế là thế nào ? Nhưng rồi phân tách kỹ, tôi thấy cũng có lý. Chỉ ấy làm lạ cách lý luận kỳ lạ của hắn tại sao khéo quá, hay quá, bản tính vui tươi hồn nhiên của hắn so với tính cộc cằn thô lỗ của giáo sư La Nghị khác nhau một trời một vực. Tại sao hai cha con lại khác biệt nhau như vậy ?

Chúng tôi bước ra vườn hoa phía trước, khu vườn hoa này so với khu vườn phía sau nhỏ hơn nhiều, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, hắn là con người dễ gần gũi, bao nhiêu cảm giác xa lạ đã tiêu tan trong đầu, tôi có cảm tưởng như hắn là một người bạn lâu đời của mình. Bỗng ngay lúc ấy, từ cửa chánh tiếng la hét chửi rủa của Giáo sư La Nghị vọng lại. Hạo Hạo lắng tai nghe rồi nhíu mày lại.

— Rồi, ông già lại đuổi bạn tôi nữa rồi, bẩn tánh ông ta không có vẻ gì lương thiện và hiếu khach chút nào cả, tối ngày chỉ thích đuổi bạn bè tôi ra khỏi công. Nói xong hắn chạy ngay về phía công, tôi cũng chạy theo sau, đến nơi vừa kịp lúc Giáo sư Nghị đóng ầm cánh công tại và la :

— Cút ngay, ở đây không có người nào tên La Hạo Hạo cả !

Hạo Hạo chạy xông đến, hét lớn :

— Cha làm cái gì vậy ?

— Làm cái gì à ? Giáo sư La Nghị cầm mặt đến gần đụng mũi Hạo Hạo. Ở ngoài đường may mắn gặp bạn với ai thì cặp, nhưng tao không muốn may mang lũ trâu bò đó về nhà, nghe chưa ?

— Cha nói bạn bè tôi là lũ trâu bò hả ? Hạo lùi tiếng không kém — cha không thích giao thiệp bạn bè rồi cha cũng muốn con đừng chơi với ai hết sao ? Nhà gi mà như cái mả lớn không bằng !

— Nếu mày không thích, mày có quyền bỏ đi ! Ông Nghị nói. Mỗi ngày, chin mười giờ khuya còn leu ông ngoài phố. Mấy con nhỏ đó đâu phải con nhà đàng hoàng, phấn son loè loẹt như ma như quỷ, cứa đêm nửa bóm lại tim bạn trai không biết mắc cỡ

— Ban ngày người ta đến kêu con, ba cũng đòi như thế chớ bộ. Hạo Hạo nói — cha muốn con ta sao chứ ? Không bạn bè, không người yêu, suốt đời không lấy vợ làm trai già luôn phải không ?

— Mày có thể giao du bạn bè, nhưng phải chờ với những người đàng hoàng.

— Bạn con, đứa nào ba cũng cho là mất dạy đuổi ra hết, cha làm sao biết là trong số những người cha đuổi ra, lại không có những người đứng đắn chờ ?

Tôi đứng cạnh bên, nhìn hai cha con đang đầu đầu vào nhau hậm hực như hai con bò quyết đấu, hai chiếc mũi gần chạm vào nhau. Giáo sư La Nghị phùng râu trợn mắt, còn Hạo Hạo mặt đỏ cả lên, hai người như muốn nuốt sống nhau, binh ảnh thật lạ lùng.

Nhưng về cách tranh luận, có lẽ Hạo Hạo cao hơn cha một bậc. Giáo sư Nghị chỉ biết là hét ậm ực, còn Hạo Hạo nói ra câu nào đúng lý câu đó, nhiều lúc khiến ông trả lời không được. Càng giận dữ, giáo sư càng la gầm lên :

— Tao nhất định trong đám bạn bè mày không có đứa nào xài được cả !

— Thôi được. Hạo bỗng nhiên quay sang nắm lấy tai tôi kéo sang — Ba tin là cái nhìn của ba đúng, thế thì hôm trước ba đã không hỏi cho rõ đầu đuôi, đuổi Úc My ra công, vậy thì ba cũng chắc rằng Úc My cũng xài không được đấy à ?

Việc làm của Hạo Hạo tôi không ngờ được, có lẽ giáo sư La Nghị cũng thế. Quay sang nhìn tôi, ông đứng yên, thẳng người nhìn tôi một lúc nói :

— Em làm gì, ra đây chi vậy ?

— Dạ, đúng ra tôi ở trong vườn a.

Hạo Hạo lạnh lùng thêm một câu : Chúng tôi cùng đi dao, chuyện phiếm và ngầm trăng.

— Đi dạo ? Chuyện phiếm ? Em đi chung với Hạo Hạo sao ? Giáo sư nghỉ ngờ chằm chú nhìn tôi, hình như ông cho rằng việc tôi cùng Hạo Hạo đi dạo mát là một chuyện không thể xảy ra được,

— Vâng a, Tôi đáp — Chúng tôi đã nói chuyện với nhau.

Giáo sư La Nghị bỗng giận dữ, quay lại hét :

— Tại sao em không học hành cho đàng hoàng hử ?

Tôi ngạc nhiên, không lẽ ông ta ghét con ruột ông như thế sao ? Giữa hai cha con không có thù hận gì cả, lại có thể nhìn nhau như thế sao ? Tôi thật đối với Hạo Hạo tôi thấy trích hắn, hắn có vẻ dễ thương, vui vẻ, phóng khoáng. Tất cả những điều đó đâu có phải là lỗi lầm đâu ! Người thanh niên nào cũng thích giao thiệp, đó là một việc thường tình, giáo sư La Nghị làm như thế có vẻ hơi quá lố. Tôi hơi bất bình. Vả lại, tuy rằng sống trong nhà họ La, cùng Hạo Hạo dạo chơi, nói chuyện có gì là không đúng đắn đâu ? Nói thế chẳng là quá nặng ư ? hơi khó chịu. Tôi nhỏ nhẹ đáp :

— Nói chuyện với Hạo Hạo rất vui, anh ấy rất dịu dàng, lịch thiệp, tôi không thấy anh ấy có chỗ nào là xấu xa cả.



— Hứ, Giáo sư La Nghị vừa gầm gừ với tôi, vừa
đập chén — Em là một con nhỏ ngu, ngu thật là ngu.
Bỗng nhiên ông lại yên lặng, đưa tay lên vuốt lấy
mũi, đưa mắt lướm lướm nhìn tôi, miệng
thì làm bầm cái gì trong họng không rõ, sau đó ông
ra lệnh :

— Em đi theo tôi !

Tôi không dám cãi lại, lùi thui theo sau, chúng
tôi bước vào phòng khách. Len lén quay sang nhìn
Hạo Hạo, hắn mím mồm cười an ủi và trấn an tôi với
mỗi mắt long lanh sáng.

Bước vào phòng khách, giáo sư không ngừng ở
đấy, dẫn tôi vào thư phòng của ông. Cài cửa lại, Ông
ngồi xuống ghế đặt sau bàn, đoạn vỗ nhẹ ghế phía
trước gọi tôi :

— Em ngồi xuống đây !

Theo lời tôi ngồi xuống, ông chăm chăm nhìn
ho một tiếng rồi yên lặng một lúc, nói :

— Úc My, tôi cho em biết. Vừa nói ông vừa đưa
tay vuốt lấy mái tóc bồng. Em là... là đứa con gái
ngon.

Tôi đưa mắt nhìn giáo sư, ông ấy muốn nói gi
thế ?

— Nay em xem, Úc My. Chiếc mũi của ông hình
lên một chút như muốn cho câu nói đùa dànghơn—
Tôi bao giờ cũng muốn giúp đỡ em, để em thi vào
đại học một cách suông sẻ. Tôi đã tạo cho em một
hoàn cảnh tốt để học, lại cho Trung Đan giúp em ôn
bài vở, nhưng mà, tại sao em lại không chịu học
hành động đắn vây ?

Tôi đỏ cả mặt ấp úng đáp :

— Thưa giáo sư, tôi chưa hề thấy mình làm một
điều gì quấy cả !

— Em còn bảo là chưa hề làm quấy à ? Tiếng
giáo sư quát lớn, khiến tôi giật mình nhảy nhôm
lên từ ghế, nhưng rồi ông ta lại yên lặng, chỉ có
chiếc mũi đang nở to ra, một lúc sau ông nói :

— Em phải biết, tôi bao giờ cũng mong em trở
nên người tốt, em phải ráng học, đừng nghĩ đến
việc giao thiệp bạn trai. Hạo Hạo là một thằng...
ù... là... tuy không hư đốn lắm, nhưng mà... ù...
ù... mỗi khi hắn gặp bất cứ đứa con gái nào là hắn
cũng theo tú. Ủ, còn em... Em là đứa con gái dũng
hàng... ù... Em hiêu tôi nói không ?

Tôi mở to đôi mắt, nhìn vẻ hậm hực của ông ta,
nói thật tôi không hiểu gì cả. Giáo sư nhìn tôi với
một vẻ thương hại, đưa tay sờ mũi, đổi mày nhíu
lại, rồi lại lầm bầm điều gì trong miệng, một lúc
sau, bỗng quay sang nhìn tôi hép :

— Nói tóm lại, em càng ít lại gần con trai tôi
càng tốt, em biết không ?

Tôi tức giận đứng lên nói :

— Giáo sư hãy yên tâm, tôi sẽ không để giáo
su phái bực mình. Tôi cũng biết rằng việc
được giáo su thu nhận cho ở đã là một ân huệ lớn
lắm rồi, khi nào thi đậu được vào đại học, tôi sẽ
đón vào đại học xá ở. Đối với gia đình của ngài tôi
không có được mưu đà nào cả, ngoài ra — Tôi ngập
lo lắng :

ngừng một chút — Giáo su khôi cần phải để phòng
gi cả, tôi hỏi nào tời giờ chưa hề có ý muốn làm
dâu con nhà này, xin ngài yên tâm.

Nói xong, nước mắt đã tràn ra, Nghĩ lại, có lẽ
vì tôi không mẹ không cha nên phải chịu người ta
nặng nhẹ, bộ ông ta tưởng tôi đã để ý con ông rồi
hay sao ? Quay lưng lại, tôi muốn bước đi, bỗng
nhiên bàn tay to lớn của ông đã giữ tôi lại, đổi mày
của ông tuyệt vọng buồn bã :

— Nay, đừng đi em. Lời nói của ông ôn tồn.
Úc My, em đừng hiều làm tôi. Tôi chẳng qua chỉ
vì lo cho em mà thôi, con trai tôi nó là thằng vô
dụng, một thằng sô khanh.

Tôi ngắt ngang — Không phải thế, tại giáo su
không chịu tim hiều, anh ấy là người rất lương thiện.

Ông chăm chú nhìn tôi.

— Thôi được, giả sử hắn là người đáng hoảng
đi, nhưng mà tôi mong rằng em đừng tiếp xúc với
hắn nhiều, hãy cố gắng lo việc thi vào Đại Học.

Tôi gật đầu chịu đựng :

— Vâng tôi hiều rồi tôi sẽ cố gắng làm hài lòng
giáo su !

— Vậy là được rồi, thôi em đi đi !

Tôi bước ra hướng cửa, vừa đưa tay đầy, thì
tiếng giáo su từ phòng vọng ra :

— Nay Úc My !

Tôi quay đầu sang. Giáo su La Nghị đứng cạnh
bàn nhìn tôi, mặt đầy râu như mang đầy uốn khúc,
tia mắt có vẻ lạ lùng vương vấn một tinh thương
mà ngày xưa khi vỗ về bà Nghị tôi đã từng thấy, tia
mắt ấy có thể khiến người cảm xúc thương yêu
tôi lặng người đứng đấy. Một lúc lâu ông bước đến
cửa xuống (vì ông ta cao hơn tôi gần một cái đầu)
nhỏ nhẹ hỏi.

— Úc My, em còn thiếu thốn gì không ?

Tôi lắc đầu.

— Không, em còn quên một món, em đang thiếu
tiền xài. Ông nói như vừa khám phá một điều
gì mới mẻ, đoạn cho tay vào túi, hốt một nắm giấy
bạc một đồng, mười đồng, năm chục, một trăm lẻ
lộn không biết bao nhiêu tám nhét vào tay tôi.

Tôi do dự một lúc, rút tay lại :

— Thưa tôi cũng không cần xài tiền lắm.

— Lấy đi, em sẽ có việc xài. Ông ta cứ nhét
vào tay tôi, lẳng lặng một lúc lại nói :

— Ô phải rồi, em đến Đài Bắc mà chưa hề đi
đạo chơi, em có thích đi phố không ? Hôm nay
rảnh tôi sẽ dẫn em đi nhé ?

Tôi gật đầu.

— Thôi được rồi em đi đi !

Tôi bước ra ngoài, cầm nắm tiền trong tay
bước lên lầu mà tay thunu mông lung, một thứ tinh
cảm lạ nhen nhúng trong tim, vừa qua khỏi thang
lầu, một bóng người hiện ra chặn ngang, tôi hỏi
được mười mấy tuổi, lúc đầu ở đâu nhà bà di, sau
đó bà di không auê tôi nữa. Mười mấy năm qua,

— Úc My, cha tôi có làm phiền cô hay không ?
— Không có. Tôi đáp, đoạn lách mình qua một
bên bước về phòng. Giờ phút này, tôi chỉ muốn
được yên ổn một mình để suy tư.

5

Hôm ấy tôi thức dậy thật sớm lúc nền trời hắt
còn mờ sương, không khí buổi sáng thật tĩnh khiết,
rửa mặt xong tôi thấy tinh thần thật sảng khoái,
Đứng nơi song cửa nghe tiếng hát thanh thoát của
Gia Gia bay đi trong gió. Tôi bước ra khỏi phòng,
chạy xuống thang lầu, xông ra vườn hoa, thiểu chút
nữa đã đụng vào minh gã thanh niên, dừng chân lại
ngang lén thì ra Từ trung Đan.

Tôi vui sướng — Chào anh, tôi không ngờ anh
lại đến sớm hơn tôi thế.

— Vậy à ? Hắn cười — Sáng nào tôi cũng dậy sớm
ra đây, tôi thích ngồi xem sách trong vườn cây này.

— Ô ! Thế mà hời nào tời giờ tôi vẫn tưởng
người trong nhà họ La này không bao giờ thức
trước tám giờ chứ !

— Nhưng mà tôi nào có phải là người họ La
đâu ? Hắn nói. Ngoài ra đến tám giờ tôi đã mặc dây
cố học rồi, quên sao ?

— Thế anh có thấy bức minh không ?

— Bức minh chuyện gì ?

— Thị việc dạy một đứa học trò ngu như tôi đó.

— Cô à ? Hắn nhìn tôi cười — Nếu mỗi đứa
học trò tại tư gia mà đều «ngu» như cô thì hay biết
mấy !

— May đứa học lớp đêm của anh có thông
minh không ?

— Ô. Hắn nhăn mặt. Thông minh quá đỗi thông
minh.

— Sao vậy ?

— Tôi thí dụ cô nghe nhé, cậu bé đó học đệ thất
tôi dạy đủ môn cho cậu ta, chương trình đệ thất có
môn vận vật cô biết chứ ?

— Ủ.

— Có một bữa tôi dùng suốt cả một buổi tối để
phân biệt cho cậu ta biết thế nào là đọc cái đồng
thể, thế nào là đọc cái dị thể. Giảng muôn khán cả
cô. Thế rồi tôi hỏi cậu ta hiểu chưa, hắn nói hiểu.
Tôi mới tìm một câu hỏi để khảo sát, sợ câu hỏi
kho... thì cậu ta bí nên tôi mới tìm
một câu thật dễ, tôi hỏi : Con người là thuộc loại
đọc cái đồng thể hay dị thể, cô biết hắn trả lời ra
sao không ?

— Thế hắn đáp ra sao ?

— Hắn nghĩ gần cả buổi mới đáp là : Con người
thuộc loại «đọc cái đồng thể» !

Tôi cười rũ rượi, sau đó chúng tôi bước vào
con đường nhỏ giữa rừng long bá, Trung Đan nói :

— Tôi đến Đài Loan chỉ có một thân khi vừa
được mười mấy tuổi, lúc đầu ở đâu nhà bà di, sau
đó bà di không auê tôi nữa. Mười mấy năm qua,

tôi phải tự lực cánh sinh để học, đến tốt nghiệp
đại học, sống nhờ nghề kèm trẻ. Tôi
đã dạy qua không biết bao nhiêu nhà,
nhưng có một hạng người mà tôi ghét nhất không
muốn dạy:

— Hạng người nào thế ?

— Đó là hạng bất tài.

— Nhưng mà trên đời này hạng bất tài thì lúc
nào cũng nhiều hơn thiên tài, vì vậy tôi không ghét
họ, mà chỉ ghét một hạng người.

— Hạng người nào ? Trung Đan hỏi ngược lại.

— Đó là hạng nô tài.

Hắn cười to — Thật ư ? Nhưng bọn bất tài với
bọn nô tài hạng nào đáng ghét hơn thì cần hỏi lại.

— Bọn bất tài chỉ đáng ghét chứ không đáng
giận, trái lại bọn nô tài đáng giận hơn.

— Cô nói có lý, bọn bất tài chỉ vô dụng, còn với
bọn nô tài thì thật là hạ tiện. Đối với người vô dụng
chúng ta có thể nhịn được, còn với hạng chuyên
bởi móc luồn cúi thì không thể nào chịu được. Úc
My, cô có vẻ nhìn rõ vấn đề hơn tôi. Nhưng mà có
một hạng bất tài, chỉ thích lẩn trong bùn nhớ phản
thối, thân thể vừa hồi vúra tóm, thể mà lúc nào
cũng cười ngạo kê tay trắng làm nê, họ lại còn tự
cho mình hay mình giỏi không thèm tranh đua với
đời, chịu an phận trong cuộc đời hạ tiện, và gán cho
những kẻ đang nỗ lực xây dựng là những phần tử
cô dã tâm, đua chen danh lợi không thanh cao chút
nào cả. Đối với hạng thối tha này, nói thật tôi không
xông xáo gì cả mà có được lợi danh. Giả sử như cô
đi nữa thì chẳng qua họ chỉ là một thứ bù nhìn.

— Đúng vậy. Tôi đồng ý, Tôi cũng nghĩ rằng
những kẻ nhạo báng sự thành công của người khác
chẳng qua chỉ vì họ không thành công được, hoặc
vì họ không chịu cố gắng. Nếu chỉ ngồi không trong
phòng trống, mà danh lợi có thể từ trên trời rơi
xuống, không cần phải tranh giành hay tốn sức lao
động thì có lẽ họ sẽ vui vẻ chấp nhận ngay ! Rồi
châm chüz nhìn Trung Đan, tôi hỏi :

— Thế anh có thuộc thành phần có tham vọng
chẳng ?

Trung Đan cũng nhìn tôi, gương mặt sáng sủa
đầy vẻ cương nghị, điền hình cho một tinh thần
tranh đấu giàu nghị lực, nếu so sánh về cái mĩ đẹp
trai thì thua xa Hạo Hạo, Hạo Hạo đẹp trai hơn lại
có vẻ phóng khoáng, nhưng chọn loại điền hình cho
hạng người thực tế và tự lập thì Trung Đan lại hơn.

Dù không đẹp trai, y phục lại xốc xêch, ăn uống
lại nhau nhau, nhưng khi làm việc hay lúc dạy
học, chàng đều hết sức chăm chỉ. Tôi thích nhất vẻ
suy tư của Trung Đan, mỗi lần chàng yên lặng nhíu
mày, đó là tôi lại tưởng tượng rằng đã có bao nhiêu
tử trưởng đang quay cuồng vào bộ óc lớn mà mỗi
ngày đã làm bao nhiêu việc để thỏa mãn tinh thần
cầu tiến của chàng ?

(CÒN TIẾP)

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

SÁCH

Góp Nhật Cát Đá của Thiền Sư MUJU Đỗ Đình Đồng dịch

Nan In là một thiền sư Nhật sống vào đời vua Minh Trị. Một giáo sư Đại Học đến hỏi ngài về Thiền.

Nan In mời uống trà. Ông rót đầy tách nước của khách, nhưng cứ tiếp tục rót thêm.

Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách tràn ra, đèn lúc không kiềm được, kêu lên : «Đây quá rồi. Xin thay dừng rót nữa».

«Giống như cái tách này — Thiền sư nói — ông cũng đầy áp những quan niêm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách nước của ông trước».

Câu chuyện tách trà trên đây mở đầu tập sách mới của nhà Lá Bối, kề 101 câu chuyện về Thiền.

Người soạn sách muốn mời độc giả, trước khi bước vào ngưỡng cửa của các vị thiền sư, hãy buông xả hết những ý niệm, tư tưởng của trí phân biệt. Hãy uống cạn tách trà của mình. Nếu không thì sẽ chẳng còn chỗ nào cho tinh thần Thiền thẩm nhập vào tinh thần của mình.

Sách viết về Thiền đã xuất hiện thật nhiều. Gần đây nhất ta thấy nhà An Tiêm xuất bản cuốn Thiền Luận của Đại sư SUZUKI, tái cuốn Buồng Xà của Hubert Benoit do Lá Bối ấn hành, các sách nghiên cứu về triết học ZEN của TT Thiên Ân, v.v...

Trong tủ sách về Thiền đó, chưa có cuốn nào tác động vào độc giả một cách sâu xa như tập truyện Góp Nhật Cát Đá này.

Tác động đó, có lẽ do đặc tính của tập truyện thích hợp với đặc tính của Thiền. Không phân tích, không biện giải, thoát khỏi những ràng buộc của ngôn từ và ý niệm

đến mức tối đa. Vì đây là truyện, những mẩu chuyện ngắn gọn, một thứ nghệ thuật tuyệt vời của loại văn kẽ chuyện. Mà nghệ thuật là một sự thể hiện, cũng như Thiền là một sự thể hiện. Người kẽ chuyện thể hiện sự khai mở tâm thức của mình. Người đọc, bằng cách riêng, cũng thể hiện sự khai mở tâm thức của mình. Ít có một loại tác phẩm nghệ thuật nào mà phần đóng góp của người thưởng ngoạn lại quan trọng như vậy.

Nếu tôi viết nhiều hơn về cuốn sách tôi mới đọc thì có lẽ tôi đã phản lại tinh thần cuốn sách.

Vì vậy mời bạn cùng đọc vài câu chuyện trong Góp Nhật Cát Đá.

Chuyện số 14 : Đường lầy.

Hai nhà sư Tanzan và Ekido cùng thông đồng đi qua một con đường lầy. Cơn mưa rơi nặng hạt.

Đến khúc đường quẹo, hai người gặp một cô gái trong chiếc áo Kimono xinh xắn và chiếc khăn quàng cổ băng lụa. Cô đứng bên lề đường, không biết cách nào bước qua vũng lội.

Lập tức Tanzan bảo : «Cô bé qua nhé ?» Tanzan đưa tay bế bồng cô gái lên, đưa qua quãng đường lầy.

Ekido từ lúc đó không nói một tiếng, cho đến khi cả hai dừng lại ở một ngôi đền. Rồi như không chịu nổi, Ekido lên tiếng :

«Chúng ta là những kẻ tu hành, không được phép gần đàn bà, nhất là những đàn bà trẻ đẹp. Nguyễn lầm. Sao anh lại làm như vậy ?»

Tanzan mỉm cười :

«Tôi đã bỏ cô ta ở chỗ đó rồi. Anh vẫn còn mang nàng theo về tôi đây sao ?»

Câu chuyện số 27 kể lại lời nhận xét của một người mù về thiền sư Bankei, sau khi thiền sư đã chết đi.

«Tôi mù, không nhìn thấy mặt người ta, nên tôi phải đoán tính tình qua âm thanh giọng nói.

Thường tôi nghe người nào ca

tụng sự hạnh phúc hay sự thành công của kẻ khác, tôi cũng thấy có ẩn lòng ghen tị trong âm thanh của giọng nói.

Khi họ chia buồn sự bất hạnh của kẻ khác, tôi nghe thấy giọng khanh khoái và thỏa mãn...

Theo tất cả kinh nghiệm tôi biết, giọng nói của thiền sư Bankei luôn luôn thành thật. Khi nào Bankei nói tới hạnh phúc, tôi chỉ nghe hạnh phúc, và khi nào Bankei nói về sự buồn rầu, tôi cũng nghe trọn sự buồn rầu».

Trong 101 câu chuyện Thiền, ta thấy 101 cách mở cửa tâm hồn, và thoảng lặng một phút để cảm thông với chính mình. Điều tôi ước mong, mỗi lần đọc sách ra đọc lại, là dịch giả Đỗ Đình Đồng sẽ coi lại bàn dịch để kỳ tái bản tới chúng ta sẽ có những lời kê nháp diệu hơn, mà không còn chỉ là những bài dịch nữa.

ĐỖ QUÝ TOÀN

NGHỆ SĨ

Khánh Ly bà bầu

Những ai thích nghe và trông thấy Khánh Ly hát, có lẽ phải đi nghe gấp, vì trong vòng mấy tháng nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy «nhà bà bầu» đi chân không» này sắp ngã hát một thời gian.

Lý do : Khánh Ly sắp làm bà bầu.

Kể từ khi đi Hoa Kỳ trở về bị chủ nhân nhà hàng Queen Bee giải lai cái giao kèo mẫn hạn, Khánh Ly đã nghỉ làm bà bầu. Dù làm chủ một cái cuồng họng với những thach quan qui giá người ta thường nói Thái Thanh có những thanh quan bằng vàng. Lê Thuỷ Ngọc, còn thanh quan của Khánh Ly được mô tả bằng bạch kim, nàng ca sĩ của sân cổ trước đây đã trở ra là một bà bầu xuất sắc. Phòng trà Queen Bee của Khánh Ly đã

thu hút khách thường ngoạn không phải chỉ nhờ cá nhân của bà bầu, mà còn nhờ tài tổ chức của bà bầu nữa.

Sau khi từ giã nghề làm bà bầu Khánh Ly về hát ở Tự Do, hát độc quyền. Nhưng cái mưu làm bà bầu không bỏ được, gần đây Khánh Ly đã mở một cái quán của riêng mình. Đó là hội quán Cây Tre, đầu đường Định Tiên Hoàng, giữa những sán banh, khu đại học và Ngu Cải Huân thuộc bộ Nội Vụ.

Hội quán Cây Tre thật lắm nhẵn hiên, Đó là câu lạc bộ tư của Việt Võ Đạo, do Khánh Ly đứng tên kinh mời bà con cô bác, và nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang điều khiển chương trình. Mỗi buổi tối, khách yêu nhạc bước vào quán Cây Tre vẫn nhìn thấy trong phòng bên cạnh, các võ sinh Việt Võ Đạo đang tập luyện hùng hục. Bên này, trong ánh đèn mờ ảo, võ sĩ Nguyễn Đức Quang cũng đang hùng hục điều khiển chương trình. Con người của ca, chân tay dài lóng lánh, lúc nào col bộ cũng ngứa ngáy. Nếu không đứng trên bục giới thiệu các ca nhạc sĩ, hay ôm đao vặn veo theo tiếng nhạc của mình, Nguyễn Đức Quang cũng chạy lảng quăng thấp quán, nhảy cà tung theo điệu nhạc, gật gù cái đầu làm nhịp hay ngồi xếp xuống bên cạnh các bạn hữu, hai đầu gối không biết đặt vào đâu cho gọn.

Hội quán Cây Tre cố làm sống lại không khí của Quán Văn, dù bầu trời ở đó đã mất, với cái trần thấp được trang trí khéo léo như các phòng trà. Nhưng giờ ở ngoài sân Hoa Lư vẫn vào, và người ngon ở đó vẫn là những người ngon của Quán Văn.

Ở đó, Khánh Ly đã sống lại cái thời sán cổ, hát bên cạnh Trịnh Công Sơn, với Vũ Thành An cao nguyên rau ría rậm rạp, Miền Đức Thắng mang bà xã tới trình làng, cặp uyên ương Từ Duy và Từ Công Phụng (được mô tả như là cặp uyên ương Từ Tứ, theo người điều khiển chương trình). Trên cái duc Cây Tre đó, cũng xuất hiện tên hợp ca Giang-Sơn-Toại với những bài ca mới của Trịnh Công Sơn. Bởi song ca số một Lê Uyên-Phương, nhạc sĩ Ngô Thúy Miền

với các bài tình ca mới, cặp Ngô mạnh Thu, Diễm Chi của ban hợp ca Mây Ngàn, dọng dân ca thời thượng của Hồng Vân và một khám phá mới của bà bầu Khánh Ly là nữ ca sĩ Thế Dung.

Thế Dung là tiếng ca đầy triền vong, nếu được chăm sóc kỹ càng sẽ chạy đua được với các đàn chị Lê Thu, Xuân Sơn có ngày sẽ lừng danh.

Trở lại câu chuyện Khánh Ly làm bà bầu. Đây là chuyện thật, không phải truyện rờn, Bà bầu KL mắc giao kèo độc quyền với phòng trà khác, nên chỉ tha thoát bay lượn trong quán Cây Tre nhiều hơn là hát. Tuy vậy lâu lâu nàng có lên bục ngàn nga vài bài, cái đó không được mô tả là trình diễn, mà hoàn toàn do cảm hứng bất ngờ, không vi phạm giao kèo nào hết!

Tuần trước, khi Khánh Ly tới quán, một người bạn hỏi : «Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em ?» Trước mặt tác giả của bài ca Bảy Giờ Tháng Mấy, và bà quan văn vở làm chứng Khánh Ly đã trả lời : «Hai tháng rưỡi rồi anh à !

Sẽ có ngày thích hát quá không chịu được, bà bầu sẽ phải đứng hát sau một cái kệ gỗ cao tới ngực thấp quán, nhảy cà tung theo điệu nhạc, gật gù cái đầu làm nhịp hay ngồi xếp xuống bên cạnh các bạn hữu, hai đầu gối không biết đặt vào đâu cho gọn.

Triển lãm ảnh danh lam thắng cảnh và ảnh nghệ thuật

Theo dõi các sinh hoạt văn học nghệ thuật trong những ngày tháng gần đây, giới thưởng ngoạn ghi nhận những hoạt động mạnh mẽ của bộ môn nhiếp ảnh, một bộ môn đã liên tục mang lại nhiều thành tích về vang cho nước nhà trong các cuộc tranh tài quốc tế: từ phòng triển lãm ảnh của Photo Club de Saigon đến phòng ảnh của Photo Club du Val de Bièvres (Pháp quốc) tại Viện Văn Hóa Pháp hồi cuối năm vừa qua; từ cuộc triển lãm ảnh của Hội Nghệ Thuật VN tại trụ sở Pháp văn Đồng Minh, Hội đến cuộc thi ảnh quốc tế do Hội nhiếp ảnh VN tổ chức trong những tháng đầu năm nay. Về thương-tuần tháng 8 vừa qua tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên số 4 Duy Tân, Hội ảnh Nghệ thuật VN đã mở một cuộc triển lãm lần này với đề tài Ánh Đèn Lam thắng cảnh và Ánh nghệ thuật

Ông Lê Văn Khoa, hội trưởng Hội Ánh Nghệ Thuật đã cho biết cuộc triển lãm này gồm hai phần: Phần thứ nhất bao gồm các tác phẩm về danh lam thắng cảnh của VN, do các hội viên của Hội Ánh Nghệ Thuật thực hiện trong các chuyến đi săn ảnh vừa qua, dưới sự bảo trợ của Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục. Trong phần này cũng có một vài tác phẩm của Hội Ánh Tinh Võ và Nhóm Ánh Văn Trang. Phần thứ nhì gồm những ảnh nghệ thuật do chính các hội viên của Hội Ánh Nghệ Thuật đã nộp dự thi và đã được chấm đậu trước hiệu trung đẳng hội viên và cao đẳng hội viên của Hội.

Ba nhiếp ảnh gia Phạm v. Mùi, Lê Ánh Tài và Nguyễn Ngọc Hạnh, đã được trao tặng trước hiệu danh dự cao đẳng hội viên. Đây là trước hiệu cao quý nhất chỉ được trao tặng cho những hội viên có công lớn đối với việc phát triển Hội và bộ môn ảnh nghệ thuật. Ké đó bốn nhiếp ảnh gia Lại Hữu Đức, Khưu Tử Chấn, Lê Văn Khoa và Poon Yik Wo (Hồng Kông) được trao tặng trước hiệu cao đẳng hội viên. Đây là trước hiệu trao cho hội viên trung đẳng đã đệ trình một bộ ảnh 18 tác phẩm được Hội Đồng Giám Định công nhận có trình độ nghệ thuật cao và phát triển được nét đặc đáo trong tác phẩm của mình. Sau cùng bảy nhiếp ảnh gia Đinh Văn Anh, Ngô Định Cường Tôn Lập, F.Y.Lin (Hongkong), Nguyễn Bá Mậu, Trần Đại Quang và Đỗ Mộc Tuyền được trao trước hiệu trung đẳng hội viên. Đây là trước hiệu trao cho bộ viên đã trình một bộ ảnh 12 tác phẩm được công nhận có một trình độ nghệ thuật vững chãi căn cứ theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội Nhiếp ảnh Quốc Tế (FIAP).

Phải nói đây là lần đầu tiên một bộ ảnh vĩ đại nói lên những nét đẹp của quê hương xứ sở được trưng bày trong một cuộc triển lãm. Với 128 bức ảnh khổ từ 30x40 trở lên do các nhiếp ảnh gia tên tuổi như Khưu Tử Chấn, Lại Hữu Đức, Nguyễn Ngọc Hạnh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Bá Mậu, Lê Ánh Tài và nhiều nhiếp ảnh gia khác trong Hội Ánh Nghệ Thuật, phòng

anh đã lần lượt đưa người xem đến với những nét thơ mộng của sông Hương núi Ngự, vẻ lạnh lùng của thành quách đèn dài đã một thời vang bóng, cùng những lăng tẩm của vua chúa ngày xưa hiện đang thi gian cùng sương gió. Ngoài ra còn những hình ảnh đồi cát Mũi né, những cánh buồm căng gió, những thuyền thúng ở Phan Thiết và từ Phan Thiết chúng ta hãy lướt sóng ra khơi đến đảo Phú Quý một hòn đảo nằm trên biển Thái Bình Dương cách xa đất liền trên 100 cây số. Tại đây người xem sẽ bắt gặp lại hình ảnh của một nước Việt thủa nào, một nước Việt với bờ biển Giao chi, những phong tục lập quán còn truyền lại từ ngàn xưa, những ngôi nhà thấp để tránh gió bão với tường cao bao



Lễ Nghĩa Liêm Sí CÒN Việt Nam CÒN

bọc chung quanh, biểu hiệu một quyền tư hữu tuyệt đối.

Rời miền biển chúng ta hãy cùng nhau đi lên vùng cao nguyên với những rừng thông bát ngát, với những thác nước hùng vĩ. Dalat với những đồi núi chập chùng, với những buổi sáng mờ sương, với hồ Xuân Hương thơ mộng, hồ Than Thủy buồn, Dalat với thung lũng tình yêu, tất cả đã gieo vào lòng người xem một cảm tình sâu đậm đối với phần đất nước thân yêu này.

Sang phần nghệ thuật, giới thưởng ngoạn cảm thấy thích thú trước những bộ ảnh tiêu biểu của một số nhiếp ảnh gia, những bộ ảnh nói lên những nét đặc đáo và khuynh hướng kỹ thuật của từng tác giả. Một Lại Hữu Đức chuyên về đời nhất đề diễn tả nội tâm, lòng trong một bố cục phóng túng, thanh thoát. Một Khuu Từ Chẩn cần đổi, mục thước được thể hiện qua các bức ảnh phong cảnh và chân dung với bố cục chặt chẽ: kỹ thuật lia máy, chớp sáng đã tạo cho các tác phẩm này một sức sống đặc biệt. Một Lê Văn Khoa luôn luôn tìm tòi, luôn luôn khám phá, muôn đào sâu những kỹ thuật tân kỳ qua các kỹ thuật trong phòng tối và nhất là muôn diễn tả hai trạng thái động tĩnh qua ống kính máy ảnh. Một Poon Yik Wo cùng một lúc chú trọng vào những động tác mờ nhòa, diễn tả những thế sải, nhảy, chạy và trạng thái yên tĩnh, thể hiện qua những bức ảnh phong cảnh nên thơ, với bến thuyền, với nắng mai.

Ngoài các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia nói trên, còn có 84 tác phẩm khác của 7 nhiếp ảnh gia với tư cách trung đắc. Trong phần này đáng kể nhất là, sự đóng góp từ H. König của nhiếp ảnh gia Lin với những bức phong cảnh nên thơ, mang nhiều thi vị của những bức tranh Tàu cổ điện. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Mậu chuyên chủ vào kỹ thuật phòng tối để đem đến nhiều khám phá mới lạ mặc dù trên căn bản đó cũng chỉ là những kỹ thuật mà giới cầm máy ảnh đã quen biết như phản sắc độ, chớp sáng, ảnh nổi...

(ĐIỀN)

THANH NIÊN

Hai cuộc hội thảo ! chống Cộng và phản chiến

Ở xứ ta lâu lâu có những nhạc sĩ tổ chức đại nhạc hội quốc tế, trong đó có mấy ông ca sĩ Phi luật Tân mọc ở xóm Trương minh Ký Phú Nhuận lên, hay một em vũ nữ Đại Hàn trong đoàn tâm lý chiến Củ Sâm. Lại thêm những đêm quyền thuật quốc tế gồm có đủ mặt võ sĩ Việt Miền, Lào và Trung hoa Quốc gia Chợ lớn.

Trong tuần qua có hai cuộc hội thảo quốc tế của thanh niên sinh viên Saigon.

Thứ nhất là cuộc hội thảo Quốc Tế kỷ 2 với đề tài «Vai trò thanh niên trong công cuộc phát triển quốc gia».

Trại này chỉ thực sự hội thảo từ trưa 28-7 đến hết ngày 29.7.71 tại rừng Chí Linh Vũng Tàu. Các đại biểu thanh niên thế giới đến dự hội thảo gồm có 4 ông 1 bà Trung hoa, 1 ông Ba Tây, 1 ông Á Cao đình và một Thụy Điển. Ngay sau khi tới khu Tư Quá của rừng Chí Linh được nghỉ ngơi dăm phút dưới mái nhà tôn cất trên ngọn đồi cát: sau khi ăn một bữa cơm trưa được mô tả là «cố mùi vị mạnh», 2 đại biểu thanh niên Ba Tây và Á Cao Đình đã già từ hội thảo chiều 28-7 về Vũng Tàu. Bù vào đó, chiều hôm sau, trại Hội Thảo đã đón tiếp thêm một ông Mỹ, một ông Nhật và một ông Indonesia.

Tuy làm việc trong những điều kiện khó khăn vượt ngoài dự liệu, các thanh niên trong ban tổ chức đã đem hết khả năng và thiện chí diễu hành trại một cách khéo léo để sau một ngày rưỡi hội thảo, trại Hội Thảo đã công bố một bản thông cáo chung. Bản thông cáo kêu gọi thanh niên phải góp phần vào việc xây dựng quốc gia. Trên phương diện kinh tế, bản thông cáo viết: «thanh niên tiêu biểu cho người tài nguyên và nhân lực, cho sự sống còn, sự thịnh vượng và tiến bộ quốc gia». Bản thông cáo cho rằng «chiến tranh, nghèo nàn và ngu dốt là nguyên nhân tạo nên

cách biệt giữa các quốc gia mà cần xóa bỏ».

Trại Hội Thảo cũng gửi đến chính quyền VN tự do lời kêu gọi:

— Chấn chỉnh tình trạng tham nhũng, tệ đoan đang làm hanh hiền miền Nam VN mất tin tưởng.

— Cải tổ toàn diện chính sách giáo dục đang đưa thanh niên VN vào con đường bế tắc, nô lệ, do dự và bất động. Trại Hội Thảo nhận định rằng «xã hội ở trước mặt, thanh niên VN phải tiến tới và xây dựng cho chính giới trẻ»; đồng thời kêu gọi thanh niên và nhân dân thế giới giúp đỡ thanh niên VN trên đường phát triển, cải thiện tình trạng xã hội.

Trước khi đưa ra bản thông cáo chung, các hội thảo viên đã được nghe ba bài diễn văn của các giáo sư Dobriansky (Hoa Kỳ), Nguyễn Ngọc Huy (học viện QGHC) và Osami Kubuki (Nhật Bản).

Câu hỏi được nêu lên nhiều lần nhất trong các cuộc hội thảo là chuyện công du Hoa Lục của TT Nixon sắp tới. Câu trả lời luôn luôn được mô tả việc đó như là một thiện ý để tìm kiếm hòa bình của chính phủ Hoa Kỳ. Được hỏi về phong trào phản chiến tại các quốc gia trên thế giới; các diễn giả đã coi đó như là một đe dọa trật tự an ninh cộng đồng hơn là một đòi hỏi hòa bình thật sự.

Trại Hội Thảo đã chính thức bế mạc tại số 4 Duy Tân vào chiều chủ nhật 1.8.71.

Chỉ cách ba ngày sau khi Trại Hội Thảo Thanh Niên Quốc tế mầu mị chống cộng rõ rệt bế mạc, một đại bối (bất thành) của nhóm SV phản chiến VN và HK đã được triệu tập cách đó không bao xa tại trường Đại học Văn khoa, đường Cường Để Saigon.

Theo dữ liệu, Đại hội sẽ tổ chức hồi 9 giờ sáng tại đại học Vạn Hạnh. Nhưng ngay từ 6 giờ sáng, nơi đây cũng như Trung tâm Văn hóa Quảng Đức đã bị cảnh sát phong tỏa cẩn mật nên đã biến thành cuộc họp báo tại phòng thể thao của trường Văn khoa vào lúc 10 giờ.

Nhóm SV phản chiến HK với nam SV tóc tai dài rậm và 2 nữ SV đẹp như đàn ông với một tông già

được giới thiệu là giáo sư George Wald, giải thưởng Nobel y khoa 67 giáo sư tại đại học Harvard HK. Về phía VN, vẫn những bộ mặt ồn ào quen thuộc như HT Mầm, Lê Văn Nuôi, Phạm Trọng Hảm... cộng thêm Nguyễn Xuân Phổ... trong PT chống tăng học phi và đập phá trường tư. Chung quanh các nhân vật chủ chốt này là «các má các bác» già lụ khụ trong PT cải thiện chế độ lao tù và PTPNĐQS; các em bé 10, 12 tuổi «chống bầu cử gian lận» và một số 4, 5 chục thanh niên học sinh mặc áo dài lắn lộn ác hè bà; tóc dài hippie bên cạnh quần kaki đồng phục học sinh.

Sau lời chào mừng đại hội (?) là các bản tuyên cáo. Trong bản tuyên cáo thứ nhất, nhóm phản chiến kêu gọi «chính quyền HK và Đồng Minh chấp nhận đề nghị 7 điểm của chính phủ ma Việt Cộng như một giải pháp hợp lý chấm dứt chiến tranh».

Đến đây khi thấy bóng dáng của nhân viên công lực xuất hiện ngoài cửa phòng họp, các sinh viên liền cất tiếng hát thật lớn những bài ca phản chiến với ý định đánh lừa sự chú ý của cảnh sát. Cuộc họp báo lại tiếp tục khi cảnh sát đi ra phía ngoài.

Khi được mời đặt câu hỏi, các ký giả e ngại nhìn nhau vì sợ rằng nếu đặt câu hỏi quá khó có thể bị la ó và ăn đòn hội chợ. Sau ba, bốn lần được mời, một ký giả đã hỏi ý kiến của các sinh viên phản chiến về cuộc du hành Hoa Lục sắp tới của Tổng thống Nixon. Chủ tịch đoàn cho rằng: «đó chỉ là một sự nói rộng vòng lèn để xiết chặt dân tộc ta vào vòng nô lệ và kéo dài chiến tranh».

Các câu trả lời cũng như các ý kiến phản biện, dù hay dù dở, đều được đám đông chung quanh vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt như máy! Tai thật!

Cuộc họp báo chấm dứt sau khi phái đoàn Hoa Kỳ đọc một kháng thư gửi cho đại sứ Bunker nhằm phản đối sự theo dõi, phản cản, và làm khó dễ phái đoàn. Phái đoàn Hoa Kỳ cũng đe dọa sẽ lên máy Tòa Đại Sứ Mỹ nếu khi ra khỏi phòng họp này mà có một sinh viên VN bị cảnh sát bắt bớ...

N và N

«Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu» tục gọi : — « NHẤT ĐẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGỰ TỬU» tục gọi «NHẤT ĐẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) đê chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu lung lử nửa đêm về sáng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đầu óc liệt dương, đầu bà lạnh nhạt: Vợ chồng không thích chung chăn gối! Những bậc tuồng tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bế tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bị một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quý vị hãy nằm lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, lục phủ và giải khai 116 huyết đạo chính, từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thắt khíếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuồng trẻ, hồi xuân cho tuồng già đè... sống cho ra sống, hót cồn buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tửu tục gọi Nhất Đạ Ngũ Giao Sinh Lục Tửu luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuồng của nó.

TRÀ LỜI THU HỒI THUỐC :

— Ô. V.V. CHAY (BCH/CĐ2/13): Loại Ngự Tửu này không thể làm ra với tách cách thương mãi được. Do đó, không có bán nơi nào khác. Nếu ông muốn dùng chúng tôi sẽ làm giùp ô. 1.2 chai mà thôi,

— Ô. KH. VÂN (ĐTN): 23 tuổi mà có bệnh thì cũng có quyền uống thuốc chờ ông. Tuy nhiên vì ông đau tim nên phải cữ rượu. Loại Ngự Tửu này uống một ly nhỏ vào 5 phút sau tìm đắp rất mạnh trong vòng 15 phút mới trở lại bình thường.

— Ô. N.N.TÂN (TTHL/CSQG/VT): Ông có toa 25 vị thuốc muỗi tôm kê thêm dùm 3 vị nữa. Trước ông cũng có, nhiều ông khác kê thêm 6 vị hoặc 4 vị nhưng rất tiếc tôi đã lỡ từ chối, bây giờ nếu thêm dùm ông, hóa ra chúng tôi không công bằng rồi. Thông cảm nghe ông!

— Ô. CÀNH (P.N): Đã biết ông hắt bệnh là đắng mùng rồi. Xin miễn nhận quà thường của ông. Vàng, sẽ dành riêng cho ông chai thứ 3, rãnh ghé lầy.

bà LÝ BÍCH VÂN

219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon



CHƯƠNG 26

Người thanh niên thứ nhất thấy nhân dạng bà thiếu nữ tắm bên kia vườn ít ra anh biết tên được ba hai nhưng không dám gọi; có lần một trong ba hiểu nết kia đã cùng anh vào tháp Chàm; anh leo lên lưng chừng tháp lùng kiếm những tổ chim, đó là thú vui của thiếu niên thôn dã; gió động lồng tháp, reo vang nơi hang đá đầy nắng, lũ kiến nâu bám vào người anh; thiếu nữ đứng dưới chân tháp ngước mắt nhìn, nàng thầm tiếc mỗi lần một con sáo vụt bay khỏi tay của chàng; «ma! Hồi biến thành những con sáo đèn đó hả anh?» thiếu nữ đã hỏi; người thiếu niên cười khích tự nghĩ không biết tại sao cả một dân tộc Chiêm Thành biến thành hồn ma lơ lửng; về sau, người thiếu niên kia theo Cách mạng lên đường, lòng những mong gìn giữ quê hương còn linh hồn, Việt Nam không thể bị diệt vong để hóa kiếp thành quốc kêu đèn hay cánh sáo hoang đường; những năm đi xa, anh vẫn nhớ đời mất thiếu nữ; lúc dừng quân trên đồi anh vẫn thấy hiện diện trong hơi chiết mờ nhạt hiph bóng nàng; anh luôn nghe tiếng nàng hát và nhà ta vỗ thơm tho; anh tin ngày về; buổi tối bên

bếp lửa ấm, sớm mai thức giấc thấy nương khoai có khác hơn ngày qua một ít; và chiều lại, khói lam em đốt một đồng làm tin...

Có tiếng dăng háng của bà Cửu Bồng trong nhà, Người thanh niên thứ nhất kéo sát người thứ hai vào chân tường. «Tại sao các anh sợ hãi khi đã quay về chính nơi các anh chào đời?»

Người thanh niên thứ hai giục giã:

«Vào nhà đi. Có tiếng mẹ anh trong đó. Mẹ tôi hãy còn thề. Bố tôi ngủ rồi chắc?»

«Để xem tình động cái đã». Người thanh niên thứ nhất trả lời.

Trong nhà, bà Hiên (mẹ của thanh niên thứ hai) đi lại bàn thờ thắp một nén nhang, nhìn ngắm hình ảnh chồng trong hương khói, bà nhớ gã con trai.

Bà Hiên một lúc sau hỏi bà Cửu Bồng: «Thầy dưới nhà vẫn mạnh giỏi chứ? Thầy chắc là nhớ cậu Cả dứ? Bà Cửu Bồng lắng nghe tiếng thi thào bên ngoài và trả lời: «Nhà tôi đau ốm hoài. Tuổi già rồi. Các ông lần lượt qui tiên cả».

Lần mò tối ngang khung cửa sổ, người thanh niên thứ hai nhìn qua lớp màn chắn mờ, lòng anh hao hụt; hình ảnh được sang lón hơn, dài sau

lú hương tràn ngập khói, mẹ anh đang cúi xuống quay lưng về phía anh, một bờ lưng lạnh ngắt đầy giọt mưa.

Anh lướt nhanh theo bờ tường còn lại, tiến ngay trước hàng hiên. Cửa đóng. Dừng lại một thoáng, anh não nề cho tay gỗ nhẹ. Mặt cửa gỗ vàng lên tiếng động ầm mõm.

Trong lúc chờ đợi tiếng vọng từ trong, thanh niên quay ra phía ngoài nền trời tối. Cây tạo giác căng tối hơn. Bóng đèn cây lờ lững như một hồn người ngâm ngùi. Xa hơn, dom dom đầy dưới bờ tre. Cố tiếng thạch sùng tac luối trong nhà, trên rui mè. Tiếng tac luối trở nên nặng nề, xé ruột.

— Ai đó. Giờ này làm gì mà gỗ cửa?

Thanh niên đưa mắt nhìn bạn. Họ không lên tiếng. Và tiếp tục gỗ nhẹ.

Lần này tiếng gỗ nhanh hơn, vội vã. Họ cần một nơi che chở hơn là hàng hiên lạnh đầy bóng tối.

— Ai đó. Lên tiếng tôi mới mở cửa.

Liên tưởng tới những tiếng gọi đêm của các viên chức an ninh, bà Cửu Bồng nói vọng ra tiếp bạn:

— Không ai là đàn ông trong nhà này cả. Chỉ có hai bà già thôi.

Y như một cơn bão chuyển động tức tốc dưới chân trời huyền nào, hay khác hơn là một khối nước vừa tan từ triền núi, sức nước phả ở cả một cánh rừng khé, thanh niên thứ hai bất mạnh:

— Con đây mẹ. Con...

Mọi người không nghe thấy gì nữa cả. Như ở khoảng chân không. Cánh cửa mở.

Ánh sáng chiếu hắt từ trong nhà ra cho thấy một thanh niên gầy ốm, mái tóc không chải chuốt, những sợi đèn cháy xuống che khuất vùng trán, đôi mắt sáng nhưng bồn chồn xa vắng, môi miệng mấp máy nhưng không nói lời nào, những đường gân cổ xanh xao nổi lên, hai bàn tay ốm chap lại với nhau; anh ta, toàn thể nhân dạng đó đã từng được tuyên dương là một anh hùng trong trận Sông Lô Miền Nam (tức là trận đánh vận động chiến tiêu diệt cuộc nhảy dù của quân đội Pháp tại Phù Cát, Phù Mỹ) giờ đây như một kẻ lạc giữa sa mạc mênh mông của tuyệt vọng, anh trở về chờ xin ân sủng duy nhất và sau cùng của người Mẹ.

Hai thanh niên bước vào và nhận lấy ngay cái hơi ấm tuyệt vời mà lâu lắm họ mới được gặp. Tôi đã từng đi qua rất nhiều mùa xuân trên nhiều vùng đất lợ. Tôi vẫn thấy con đường ngoặt đổi dòng sông. Tôi vẫn được che chở bởi những mái nhà. Tôi vẫn nghe quê hương ngọt ngào cùng khắp. Tôi vẫn được nhiều người đàn bà đì tới, họ vỗ về tôi, họ tặng tôi quà, họ chào hỏi hoặc đưa tiền loi. Tôi gọi họ bằng mẹ hoặc bằng chị. Nhưng tôi chưa hề

được tan biến trong cái vẻ thiêng liêng của ngôn ngữ đó. Tôi chưa bao giờ thấy máu mình rạo rực hay bàng hoàng xa xỉ. Tôi chưa phải liếm cái lưỡi mặn mặn bởi giọt nước mắt vì quá mừng vui, tôi chưa phải ngậm ngùi khi chỉ vừa đứng bên một người đã nghe hơi ấm của người.

Cánh cửa khép Gió còn vọng bên ngoài đầm lũ. Tiếng nước xối xả của các thiếu nữ bên kia đã tắt. Hai người đàn bà vẫn còn khóc nức nở. Hai thanh niên như chết trên khoảng mây trắng đời họ. Họ dần dần di chuyển từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác: «những đỉnh núi của hồi tưởng.»

— Cha con đã chết rồi. Hôm đưa đám không có một đứa con nào cả.

Thanh niên đứng lặng yên. Bà Hiên tiếp:

— Ngày trước ông nội con trong số tử vi báo tin cha may mắn chết trong cõ quạnh. Không một đứa con hay đứa cháu nào bên cạnh cả. Bố con không tin. Böyle giờ...

— Mẹ đừng nhắc nữa.

— May mắn...?

— Đã không. Con và anh Bồng đây không còn hoạt động gì nữa. Chúng con trở về chỉ để được sống như mọi người.

— Người ta không bắt chúng may à?

— Người phiến nào? Phiến nào bắt tại con cũng được, ngay lúc này. Nhưng điều đó không làm con sợ hãi đâu. Con đã đi trên một trăm cây số đường bộ. Con từng nhịn đói rất nhiều ngày. Thời thế mau thay đổi quá. Trước đây mấy tháng con đi tới đâu xin ăn được đấy. Lúc này nơi nào có người đóng đúc là nơi đó được kiểm soát. Ít ra con phải lánh mặt cái đĩa. Tôi hôm kia, đi ngang qua thị trấn Tam Kỳ, con muốn mua một ít vật dụng nhưng không dám vào, phải đi theo miệt rừng phía tây. Mấy đồi cát linh tráng đóng đòn dày đặc.

Thanh niên có vẻ say sưa:

— Mẹ chưa hiểu đó. Con đã từng nhịn đói từng năm ba ngày một. Mỗi tháng nhịn ba lần. Con đi bộ đường dài mỗi ngày năm chục cây số. Những đêm vận động chiến bạn con chạy hằng trăm cây số. Đạo xuyên Trường Sơn, con đi ba mươi bốn ngày trong núi, ngày thứ ba muoi lăm mới thấy một người Hạ Lào. Cao nguyên man mác... Con ở bên Lào, nói tiếng Lào, ăn vận có khác gì người Lào.

Người mẹ có vẻ sợ hãi. Ngó quanh rồi nói:

— Bỏ hết đi. Bỏ hết chuyện cũ đi con ạ. Ở đây tai vách mạch rừng.

Trong lúc hai mẹ con bà Hiên nói chuyện thì hai mẹ con bà Cửu Bồng cũng ngồi ở một góc nhà. Bà Cửu Bồng mắng tóc con, dỗ từng lớp áo, bà tháo cái xác sấp xếp từng thứ đồ đạc; hồn bà mènh mang, tim nồng nàn; nếu có một chiếc nôi ở đây bà sẵn sàng ru con trai bà ngủ.



CHƯƠNG 26

Người thanh niên thứ nhất thấy nhân dạng ba thiếu nữ tắm bên kia vườn ít ra anh biết tên được hai, nhưng không dám gọi; có lần một trong ba hiểu nữ kia đã cùng anh vào tháp Chàm; anh leo lên lưng chừng tháp lùng kiếm những tổ chim, đó là thú vui của thiếu niên thôn dã; gió động lồng tháp, reo vang nơi hang đá đầy nắng, lũ kiến nâu bám vào người anh; thiếu nữ đứng dưới chân tháp ngược mắt nhìn, nàng thầm tiếc mỗi lần một con sáo vụt bay khỏi tay của chàng; «ma Hồi biến thành những con sáo đèn đó hả anh?» thiếu nữ đã hỏi; người thiếu niên cười khúc khích tự nghĩ không biết tại sao cả một dân tộc Chiêm Thành biến thành hồn ma lờ lửng; về sau, người thiếu niên kia theo Cách mạng lên đường, lòng những mong giữ gìn quê hương còn linh hồn, Việt Nam không thể bị diệt vong để hóa kiếp thành quốc kêu đèn hay cánh sáo hoang đường; những năm đi xa, anh vẫn nhớ đời mắt thiếu nữ; lúc dừng quân trên đời anh vẫn thấy hiện diện trong hơi chiết, mờ nhạt hình bóng nàng; anh luôn nghe tiếng nàng hát và nhà ta vỗ thơm tho; anh tin ngày về; buổi tối bên

bếp lửa ấm, sớm mai thức giấc thấy hương khoai cò khác hơn ngày qua một ít; và chiều lại, khói lam em đốt một dòng làm tin...

Có tiếng đằng hắng của bà Cửu Bồng trong nhà, Người thanh niên thứ nhất kéo sát người thứ hai vào chân tường. «Tại sao các anh sợ hãi khi đã quay về chính nơi các anh chào đời?»

Người thanh niên thứ hai giục giã:

«Vào nhà đi. Có tiếng mẹ anh trong đó. Mẹ tôi hãy còn khỏe. Bố tôi ngủ rồi chắc?»

«Để xem tình động cái đã». Người thanh niên thứ nhất trả lời.

Trong nhà, bà Hiên (mẹ của thanh niên thứ hai) đi lại bàn thờ tháp một nén nhang, nhìn ngắm hình ảnh chồng trong hương khói, bà nhớ gã con trai.

Bà Hiên một lúc sau hỏi bà Cửu Bồng: «Thầy dưới nhà vẫn mạnh giỏi chứ? Thầy chắc là nhớ cậu Cả dù? Bà Cửu Bồng lắng nghe tiếng thi thào bên ngoài và trả lời: «Nhà tôi đau ốm hoài. Tuổi già rồi. Các ông lần lượt qui tiên cả».

Lần mò tới ngang khung cửa sổ, người thanh niên thứ hai nhìn qua lớp màn chắn mỏng, lòng anh hao hụt; hình ảnh được sang lớn hơn, dài sáu

lứ hương tràn ngập khói, mẹ anh đang cúi xuống quay lưng về phía anh, một bờ lưng lạnh ngắt đầy giọt mưa.

Anh lướt nhanh theo bờ tường còn lại, tiến ngay ra trước hàng hiên. Cửa đóng. Dừng lại một thoáng, anh não nề cho tay gỗ nhẹ. Mát cửa gỗ vang lên những tiếng động ầm ầm.

Trong lúc chờ đợi tiếng vọng từ trong, thanh niên quay ra phía ngoài nền trời tối. Cây tạo giác càng tối hơn. Bóng đen cây lơ lửng như một hồn người ngâm ngùi. Xa hơn, đom đóm đầy dưới bờ tre. Có tiếng thạch sùng tac luối trong nhà, trên rui mè. Tiếng tac luối trở nên nặng nề, xé ruột.

— Ai đó. Giờ này làm gì mà gỗ cửa?

Thanh niên đưa mắt nhìn bạn. Họ không lên tiếng. Và tiếp tục gỗ nhẹ.

Lần này tiếng gỗ nhanh hơn, vội vã. Họ cần một nơi che chở hơn là hàng hiên lạnh đầy bóng tối.

— Ai đó. Lên tiếng tôi mới mở cửa.

Liên tưởng tới những tiếng gọi đêm của các viên chức an ninh, bà Cửu Bồng nói vọng ra tiếp bạn:

— Không ai là đàn ông trong nhà này cả. Chỉ có hai bà già thôi.

Y như một cơn bão chuyển động tức tốc dưới chân trời huyền nào, hay khác hơn là một khối nước vừa tan từ trên núi, sức nước phá vỡ cả một cánh rừng khô, thanh niên thứ hai bất mạnh:

— Con đây mẹ. Con...

Mọi người không nghe thấy gì nữa cả. Như ở khoảng chân không. Cánh cửa mở.

Ánh sáng chiếu hắt từ trong nhà ra cho thấy một thanh niên gầy ốm, mái tóc không chải chuốt, nhưng sợi đen chảy xuống che khuất vùng trán, đôi mắt sáng nhưng bồn chồn xa vắng, môi miệng mấp máy nhưng không nói lời nào, những đường gần cổ xanh xao nổi lên, hai bàn tay ốm chap lại với nhau; anh ta, toàn thể nhân dạng đó đã từng được tuyên dương là một anh hùng trong trận Sông Lô Miền Nam (tức là trận đánh vận động chiến tiêu diệt cuộc nhảy dù của quân đội Pháp tại Phù Cát, Phù Mỹ) giờ đây như một kẻ lạc giữa sa mạc mênh mông của tuyệt vọng, anh trở về chờ xin ân sủng duy nhất và sau cùng của người Mẹ.

Hai thanh niên bước vào và nhận lấy ngay cái hơi ấm tuyệt vời mà lâu lắm họ mới được gặp. Tôi đã từng đi qua rất nhiều mùa xuân trên nhiều vùng đất lở. Tôi vẫn thấy con đường ngọn đồi dòng sông. Tôi vẫn được che chở bởi những mái nhà. Tôi vẫn nghe quê hương ngọt ngào cùng khắp. Tôi vẫn được nhiều người đàn bà dị tôi, họ vỗ về tôi, họ tặng tôi quà, họ chào hỏi hoặc đưa tiền tôi. Tôi gọi họ bằng mẹ hoặc bằng chị. Nhưng tôi chưa hề

được tan biến trong cái vẻ thiêng liêng của ngôn ngữ đó. Tôi chưa bao giờ thấy máu minh rạo rực hay bàng hoàng xa vắng, tôi chưa phải kiềm cái luối mặn mặn bởi giọt nước mắt vì quá mừng vui, tôi chưa phải ngậm ngùi khi chỉ vừa đứng bên một người đã nghe hơi ấm của người.

Cánh cửa khép Gió còn vọng bên ngoài đền lũ, Tiếng nước xối xả của các thiếu nữ bên kia đã tắt. Hai người đàn bà vẫn còn khóc nức nở. Hai thanh niên như chết trên khoảng mây trắng đời họ. Họ dần dần chuyển từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác (những đỉnh núi của hồi tưởng.)

— Cha con đã chết rồi. Hôm đưa đám không có một đứa con nào cả.

Thanh niên đứng lặng yên. Bà Hiên tiếp:

— Ngày trước ông nội con trong số tử vi báo tin cha may chết trong cõ quạnh. Không một đứa con hay đứa cháu nào bên cạnh cả. Bố con không tin. Vậy giờ...

— Mẹ đừng nhắc nữa.

— May mắn... ?

— Đã không. Con và anh Bồng đây không còn hoạt động gì nữa. Chúng con trở về chỉ để được sống như mọi người.

— Người ta không bắt chúng may à?

— Người phia nào? Phía nào bắt tai con cũng được, ngay lúc này. Nhưng điều đó không làm con sợ hãi đâu. Con đã đi trên một trăm cây số đường bộ. Con từng nhịn đói rất nhiều ngày. Thời thế mau thay đổi quá. Trước đây mấy tháng con đi từ đầu xin ăn được đấy. Lúc này nơi nào có người đồng đúc là nơi đó được kiểm soát. Ít ra con phải lánh mặt cái đĩa. Tôi hôm kia, đi ngang qua thị trấn Tam Kỳ, con muốn mua một ít vật dụng nhưng không dám vào, phải đi theo miệt rừng phía tây. Mấy đồi cát linh tráng đóng đòn dày đặc.

Thanh niên có vẻ say sưa:

— Mẹ chưa hiểu đó. Con đã từng nhịn đói từng năm ba ngày một. Mỗi tháng nhịn ba lần. Con đi bộ đường dài mỗi ngày năm chục cây số. Những đêm vận động chiến bọn con chạy hằng trăm cây số. Đạo xuyên Trường Sơn, con đi ba mươi bốn ngày trong núi, ngày thứ ba mươi lăm mới thấy một người Hè Lào. Cao nguyên man mác... Con ở bên Lào, nói tiếng Lào, ăn vận có khác gì người Lào.

Người mẹ có vẻ sợ hãi. Ngó quanh rồi nói:

— Bố hết đi. Bố hết chuyện cũ đi con ạ. Ở đây tai vách mạch rừng.

Trong lúc hai mẹ con bà Hiên nói chuyện thì hai mẹ con bà Cửu Bồng cũng ngồi ở một góc nhà. Bà Cửu Bồng mang tóc con, đã từng lớp áo, bà tháo cái xác sáp xếp từng thứ đồ đạc; hòn bà mènh mông, tim nồng nàn; nếu có một chiếc nôi ở đây bà sẵn sàng ru con trai bà ngủ.

Bà Hiên nói với con :

— Lấy quần áo khác mà thay vào. Đồ hết áo quần đó sáng sớm mẹ giặt cho. Bây giờ mẹ đi nấu cháo cho ma ăn... Ôi sao mai mày phải cực khổ lắm khi gặp Cả Nhấp.

Gã thanh niên sững sốt :

— Cả Nhấp là gì mà con phải trình diện ?

— Hắn ta làm chủ tịch xã. Tàn ác lắm. Bắt bớ không biết bao nhiêu người... nhưng thôi, đừng oán giận nó làm gì con ơi.

Thanh niên có vẻ đau đớn :

— Làm sao một thằng vô học như vậy có thể đứng trên đầu trên cổ dân chúng. Gia tộc nó là cả lũ oan nghiệt...

— Quốc gia họ bầu nó lên. Hết người tài ba rồi... mà thôi, tại sao con thắc mắc hoài. Sống cho qua ngày tháng đi con ơi.

Lúc bà mẹ đi xuống phía nhà thì thanh niên sực nhớ, và hỏi :

— Con Bé Loan với Bé Chiêu lúc này làm gì hả mẹ ?

Người đàn bà định trả lời : «những con đồ hư thłe nhất nết cà rồi». Nhưng bà dừng lại kịp. Bà đánh trống lảng :

— Năm nghỉ đi. Mẹ đi nấu cháo, Mọi việc mai lắng hay.

Đã quen rồi, dù thức khuya bao nhiêu bà mẹ vẫn chịu được. Hai giờ sáng bà con bắt gà nấu cháo. Bà thấy ngọn lửa mới ra. Căn nhà thân thiện. Một sự gì ấm áp vây quanh từ kbi con trai bà trở về. Bà nghỉ đầm lúa, nương khoai, cái nồ cá, vườn cây tất cả sẽ được gop công góp sức bởi bàn tay người thanh niên trở về.

Thanh niên dầm cánh cửa phía sau, chợt thấy một màu trời đen. Anh nghe tiếng gà con riu rít trong chuồng vì có ánh sáng tỏa ra từ trong bếp ; lú nước phản chiếu bóng đèn có màu bạc, bên bờ rào xa có thứ tiếng động thật lạ lùng, đó là tiếng động của đêm quá khuya : anh đi lại gần chuồng bò hai con bò hiền từ nằm ngủ nơi góc chuồng, mang rơm khô khan, cồng chuồng bò với hai cây chấn cong veo, một cái cây bỗ không trong nhà chứa. Cha tôi chết rồi, một người mẹ già không thể sử dụng bò và cây ; cha tôi chết rồi, bằng năm không ai còn trên lèn mé đốn những nhánh cây tạo giác hay cây sầu đông làm cùi ; thanh niên bước hẳn ra ngoài trời đêm, lắng nghe tiếng con dù đã kêu xịch xịch trong bóng cây đa lớn : gió mang tới chàng cái hơi lạnh; chàng hít thở thật mạnh bóng tối quê hương, thử bàng tôi em đêm mà xa vắng, thử bóng tối ngạm ngòi mà quyền rũ lá thường ; anh dựa bàn chân mỏi xuống đất, đất khô và mềm ; nơi đây tôi đã chào đời ; cha kè khỉ tôi cát tiếng khóc thi gà vừa gay sáng, trăng hạ tuần trăng non nơi đầu núi, mây

trắng thật nhiều, sóng biển vỗ mạnh ; sóng biển chờ ngày vào đời của tôi ; lúc rưng rưng sáng trời đã cơn mưa lớn, cha tôi đi về Cho Kế bốc cho mẹ tôi một thang thuốc bồ trong lúc sinh nở ; buồm chiều về nước từ nguồn trút xuống trung nguyên tạo thành cơn lụt lớn ; Cha tôi nói với mẹ : «số tháng này sau cơ cực lắm, nó bị nước đâm vì giông bão ngay lúc còn hồn nhiên» ; buồm trẻ Việt Nam, người nào không bị giông bão thời tan tác ngay từ bào thai hồi chay. Bây giờ tôi trở về đây, đêm quê hương thật tối, dưới ngôi đền lè kia có lẽ đám lính còn quây quần với canh bài, trong lao xá còn nhiều tù nhân thời thấp, giữa họ đời những kẻ buôn xương bán máu đang toan tính canh bài... và trên sườn đồi quê hương hoa vẫn nở theo thời tiết cố định của nó, nước vẫn chảy từ nguồn về sông, biển vẫn mặn bao quanh một giò sơn hà khốn khổ. Tôi đã về. Mẹ ơi con đã về. Thanh niên di quanh vườn. Lòng man mác. Hồn biển thành tơ nhung. Và nghìn triệu sợi tơ vương mạc trong tiếng gọi quê nhà.

Dù đi đâu và làm gì, trong bao nhiêu năm, trái tim của thanh niên vẫn là một trái tim của anh nông dân hiền từ, được hun đúc bằng tất cả sự lương thiện của con người, bằng vũ trụ chân thành rộng lớn, bằng cả sự chịu đựng khó khăn của một cộng đồng không may. Vì thế anh thường lưu ý tới cây cối luồng cãi, cảm thông được sự nặng nhọc của con trâu kéo cày, nỗi khổ sở của đàn bò lạnh lẽo mù đường, anh thấy được cái ấm áp nơi cọng rơm, nghe ngóng được sự reo vui trong lá lúa xanh tươi, anh cảm nhận được sự hồi sinh trong cơn mưa hiếm hoi mùa nắng, nếu trời hạn hán quá đẽ lúa chay đồng anh nghe cả được tiếng khóc của lúa. Trong sự thấu nhận mènh mang đó, đêm được gọi là đầu tiên trả về người thanh niên dạo trong vườn, dừng lại ở hàng đậu, sờ mó lên cái tranh cày, ngồi xuống vuốt ve lưng con bò đang ngủ.

Nhưng ngay lúc đó, lúc bà mẹ nấu cháo và hai người con trở về chưa được ăn thì tại một nơi xa hơn, Cả Nhấp cầm súng trên tay lặng lẽ bước trong đêm cùng hai người cận vệ. Cả Nhấp rời nhà Hai Dẫn báo tin :

— Tui nó về. Hai đứa. Phải chộp tui nó.

Lúc đó Hai Dẫn đang ngồi đánh phé cùng Lại và Sương. Dĩ nhiên là có cò Chiêu bên cạnh Lại. Hai Dẫn liếc nhìn đồng hồ, nói :

— Khuya lắm rồi. Mai hãy tính. Tui nó về chắc là đầu thú đó.

Cả Nhấp nói :

— Tôi biết mà. Chúng không bao giờ đầu thủ đâu. Phải tóm cò ngay trong đêm. Mai chúng lai là hầm bí mật cả.

Cả Nhấp là một người không có suy luận chính trị. Nói chí nghe nấy. Cni đầu đánh đó. Hai Dẫn thi lười biếng, thích hưởng thụ, và thường co

những quyết định mù quáng. Lại thì lặng lẽ hơn, làm việc có câu nhắc suy tính. Nhưng Lại bị một cô gái là nặng về hành chánh, anh không thích lắm việc vỗ trang và bắt bớ. Trong họa đó có Sương là làm việc hàng say nhất, đúng nghĩa một nhân viên an ninh thời chiến. Nghe Cả Nhấp nói, Sương nhởn nhơ hỏi ngay :

— Chúng nó về từ bao giờ. Sao bây giờ mới báo cáo ?

Cả Nhấp định nói ngay tình : «chúng nó về từ lúc hoàng hôn». Nhưng anh không nói ra câu đó. Tôi già mà nói rõ sự tình. Hôm trước anh ra quận nghe đại diện xã bạn trình bày mọi vấn đề đều sai với thực tế. Mọi việc theo báo cáo đều đẹp. Anh có hỏi và những chủ tịch xã bạn dạy cho anh cái nghề báo cáo. Làm sao báo cáo cho nó êm xuôi, nó có lợi cho mình thì thôi. Báo cáo ngay tình nhiều khi ông quận nội nồng thì thấy mẹ. Cái gì cũng lắp lùng cho qua chuyện. Mọi việc về tình sau. Cả Nhấp nhớ chuyện đó và nói tốt cho mình :

— Tui nó mới vừa về. An ninh chìm của tôi bám sát mà. Tình đi chừ. Còn kiếm chút ít tiền thưởng.

Trên cánh đồng tối, Lại, Sương. Hai Dẫn theo sự chỉ lộ của Cả Nhấp. Đầu hình nhân băng qua sòng đồi thấp vào xóm.

Cháo gà đã chín. Người mẹ múc ra trên chén, thịt gà trên đĩa. Ăn đi các con, trời gần sáng rồi đó, ăn rồi chúng mày phải ngủ một giấc cho lại sức. Mẹ chưa hỏi đầu đuôi ngọt gốc chuyện của tui mày...» Cả Bồng vẫn còn ngồi gốc đầu vào đùi vể của mẹ mà ngủ gật. Cả Bồng xem chừng mệt mỏi lắm. Cái sao Cay đỗ nghênh xuống rặng tre. (Sao Cay tức là sao Orion hay là sao anh hùng : nó có hình người chiến sĩ mang kiếm : lúc ba bốn giờ sáng nó ngả về phía tây, lặng lẽ nơi đầu núi, nồng nàn không có đồng hồ nên theo đó mà đánh trâu ta đồng bát đầu bùi cày, Orion được nồng dân gọi là sao Cay).

Hai thanh niên ngồi vào bàn. Hai bà mẹ nhìn con ăn. Chinh lúc đó phía đầu xóm có tiếng chó sủa vang. Tiếng chán người mỗi lúc một dày, búa quanh nhà. Rồi tiếng gỗ cửa. Hai Bà Mẹ nhìn nhau lo lắng. Bồng đứng phát dậy bước ra phía cửa sau. Người con bà Hiên chạy vội lại mang cái xác trên vai, một tay khác anh ta cầm cái xác của Cả Bồng. Thanh niên nói nhỏ :

— Về đầu thu mà người ta cũng không cho. Làm thế này tui con lại trốn mất. Đề người ta bắt thi minh chính là tù nhân rồi còn gì.

Tiếng đậm của thật mạnh. Có tiếng quát :

— Mở cửa mau, Đ.M. trong nhà có chứa chấp tè lợ mặt.

Cánh cửa sau sịch mở. Hai thanh niên nhảy thoát ra trước sự ngỡ ngàng của hai người mẹ. Hai

bà không còn một phản ứng nào kịp thời. Bà Hiên nắm áo con lại nhưng anh ta chỉ nói nhỏ : «Mẹ đẻ mặc con, một tháng nữa con sẽ trở lại». Bà Cửu Bồng gục đầu vào cánh cửa. Bà bất tỉnh, ngã ngay xuống nền đất.

— Đứng lại. Ai đó đứng lại.

Một loạt tiếng hô hoán vang động trong đêm. Tràng súng nổ, phia chái hè. Chứng như tràng súng hướng theo hai cái bóng đen. Đứng lại. Đứng lại. Tiếng hô, tiếng gọi nhau dồn dập. Súng nổ liên hồi. Sự vang động đã đánh thức ngọt ngào xóm Vinh. Xé rách xóm Vinh... Một trái đạn lựu nổ.

— Lại bị thương rồi. Tui nó có lựu đạn anh em ơi. Đứng tiến ra nữa.

Người tràn vào nhà. Một báng súng ném mạnh lung bà Hiên. Một gót dày chém rã đưa vào mặt Bà Cửu Bồng, cạy ngửa bà lèn. Mặt Bà Cửu Bồng tím ngắt. «Xem xét có thằng nào còn nằm sau bàn thờ», Thế là cả tấm hình ông Hiên bị đỗ nhào xuống. Nhang đèn đầy nền nhà. Một người đập mạnh báng súng vào lưng bà Hiên thêm nữa. và hép điện cuồng :

— Đ.M, con già này chưa chấp... Còng tay hai con mèo lại, Mang về xó,

Bắt không được hai thanh niên, bọn người ta ức lâm. Hai người đàn bà bị còng tay lại, lôi xích xích ra đường. Trời tối thăm..

Buổi sáng khi ánh sáng chưa có tia nắng rõ ràng, sao Cay tan mắt trên nền trời xanh le, trăng hạ tuần trăng bạc phao vân, nơi đầu núi mây đèn lèn khôn xiết. Sóng biển vỗ đập dào uyển chuyển, ngoài đồng từng lá lúa ngậm sương, lác đác vài thiếu nữ lèn đồi, khói trảng buồm sớm mai bơ vơ từ một vài mái tranh trót, gà cất tiếng gáy muộn màng, quang cảnh ngôi nhà bà Hiên thật đáng thương lâm. cửa ngõ bỏ trống, bàn thờ tiêu tụ, mâm cháo gà nguội lạnh và quanh quất khu vườn, luống cải vàng bị dày xéo hăng trâm dầu chún.

Noi một luồng cài nhỏ máu người đỗ tươi. Đó không phải là máu của Lại. Lại bị thương trong hiên nhà. Nơi luống cải vàng kia là máu con trai bà. Vết máu đỏ kéo đi từ đó ra tới ngõ sau, hướng lên chân đồi hiu quạnh...

Bọn họ bị thương và lê lết về đâu?

Buổi mai thật là trống rỗng.

HẾT
Saigon đêm 6.8.71 — 4 giờ sáng.



DÒNG ĐỜI

CHIỀU

● «Trên đường về nhớ đây, Chiều chậm đưa chân ngày..» Câu thơ của Hồ Dzénh thiệt hợp với cảnh ông Phó Kỳ vào chiều ngày 4-8 đã đến Tối Cao Pháp Viện nạp đơn ra ứng cử đắc mưu đồ chuyện gánh vác sơn hà. Cũng có «tiền hò» là xe hụ còi mở đường gần súng máy, và «hậu ứng» là bà Phó đi theo ủng hộ gọi là đê biếu diễn huệ dạng một màn hậu phương ủng hộ tiền tuyến. Vì cảnh pháp định có nhiều lính tráng và súng ống có khác chi một bãi chiến trường ? Lẽ ra, trong trường hợp này, văn thơ của Hồ Dzénh nên sửa lại là «Chiều chậm đưa chân... một nền dân chủ ! Thiệt là một buổi chiều lịch sử có tiền đưa và... lịch sử !

● Việc ông Phó nhất định thắng một số kiếp tiền định do ông xếp direct an bài đã gây sự chú ý cho dư luận, chỉ trừ đài phát thanh và truyền hình, có lẽ còn phải dựng tuồng «Truyện dài NDTV» nên cứ phe lờ lầm như không có ông Phó Vương ở trên cõi đời này. Và lịch sử lại tái diễn, chát hãi lần át cả chát bì. Sự tái diễn đó là dân An Nam ta lại mất công vặt đài VOA, đài BBC cách xa ngàn vạn dặm để nghe vài câu chuyện mới xảy ra tại ngay thủ đô của quê hương mình. Khôi hài đếch chịu được !

● Cho đến lúc nạp đơn, ông Phó vẫn chưa đủ roo chữ ký của các nghị hồn đã được các quan đầu tinh chịu thi thực. Đó là một tin nhạt phèo, vì dư luận đã rất tinh ranh đoán trước sự tình này ngay từ tuần trước rồi ! Việc dư luận phải hành nghề lốc cốc từ cung chí vì mấy lúc sau này, cuộc bầu cử TT và PTT đã tiêu tan đi một tinh thần đua chen

đây mã thương cho ra vẻ là con nhà... dân chủ. Có chăng chỉ là một loại thị trường mà kinh tế học gọi là thị trường độc quyền đơn phương bán (monopole) vì khuynh hướng một mình một chợ đã quá rõ. Giả thử liên danh Minh bình phương có đào tav khỏi cuộc bầu cử cũng chẳng sao, chợ bầu cử cũng vẫn vui như thường, vẫn là một mảnh thơm tho có khác chi một quãng chênh vênh giữa con đường Trần quốc Toản ?

● Theo ý Độc Thủ, vở tuồng cải lương diễn vụng bỗ me ! Lẽ ra, sự cay cú nên dấu cho kỹ để giữ cho bộ mặt dân chủ của ta khỏi bê bàng, đỡ đi được bộ điệu của một cô nương thập thành ! Vì đây là cuộc bầu cử chứ đâu có nham nhở như sắc của nhà Thanh phong cho Lê chiêu Thống làm An Nam Quốc Vương của một trang Quốc sử u buồn ?..

● Ở đây, không có luật chơi dân chủ chỉ có luật... bầu cử — là luật 9/71 với khoản 7 điều 10. Cứ theo luật, ông Phó sẽ có 10 ngày để khiếu nại việc TCPV bác đơn, nhưng sự khiếu nại của ông Phó sẽ chẳng đi đến đâu. Tại sao ? — Cách đây vài bữa, nhật báo Chính Luận có đăng lời vàng ngọc của ông Trần văn Linh, chủ tịch TCPV khen nức nở việc TT tồn kho chữ ký là «very good». Ôi, ông xếp xòng một công quyền đứng độc lập — theo sách vở — lại chỉ lần thầm đưa ra một thiền kiến chính trị ! Bà già Công Lý ! Bà đang ngồi xóm nơi nào ?...

● Trong mục «Nói chuyện với đầu gối» tuần trước, Kha Trần Ác có cho rằng các ông UCV cứ trát chấu vào mặt nhau, e đất nước này sẽ đếch có thể làm một cây trúc độc lập, trúc xinh trúc đứng một mình cũng xinh mà tiền đồ sẽ chỉ là nay nương theo gió tây mai ngả theo ngọn đồng phong ! Độc Thủ chỉ xin các ông thương xót... thi sĩ Tân Đà, đừng dẫm nát mình dù đố đã nát bấy này mà tội nghiệp !

ĐỘC THỦ

THƯ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ N.C GỬI THÂN HỮU TRÊN KHẮP NƯỚC NHẬT BÁO SÓNG THẦN

chuẩn bị ra mắt với số vốn 4.853.000 đồng

GỬI TOÀN THỂ THÂN HỮU CUNG CÁC ANH CHỊ NHÓM VIÊN

Tính tới ngày hôm nay, 5 tháng 8 năm 1971, tổng số vốn do các thân hữu đóng góp cho cơ sở Nhân Chú đã lên tới 2 triệu 753 ngàn 500 đồng. Trong khi đó, các Chi Nhóm Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Pleiku, Qui Nhơn đã xác nhận rõ số vốn đóng góp tổng cộng là 2 triệu 100 ngàn đồng. Như vậy, để xuất bản nhật báo SÓNG THẦN, cơ sở hiện đã có một số vốn là 4 TRIỆU 853 NGÀN 500 ĐỒNG. So với số vốn tối thiểu dự định thì số vốn này chỉ mới đạt tới khoảng 50 phần trăm. Trong khi đó, thời hạn nộp vốn, tính từ ngày hôm nay, chỉ còn đúng 15 ngày, tức sẽ chấm dứt vào ngày 20 tháng 8 năm 1971. Tuy còn thiếu thốn, Ban Điều Hành Cơ Sở đã quyết định sẽ không kéo dài thêm thời hạn nộp vốn nữa. Ngày ra mắt của nhật báo SÓNG THẦN cũng đã được ổn định xong là khoảng 3 tuần lễ sau khi việc nộp vốn định chỉ. Số vốn còn thiếu, Ban Điều Hành Cơ Sở sẽ lo giải quyết bằng cách nhân danh cơ sở để vay một cá nhân hoặc một ngân hàng nào đó theo đúng những điều kiện về lời lãi mà những người vay nợ hiện nay phải tuân hành. Đây là một việc làm bất đắc dĩ, vì như vậy, ngày từ ngày đầu ra mắt, nhật báo SÓNG THẦN đã phải deo thêm một gánh nặng là vấn đề tiền lời. Nhưng nếu không chấp nhận gánh nặng này thì e rằng Ban Điều Hành Cơ Sở lại phải thêm một lần nữa đâm tên tờ báo và nhất là đã buộc các thân hữu góp vốn ngay từ phút đầu phải chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên, Ban Điều Hành Cơ Sở vẫn hy vọng sẽ được sự tiếp tay tích cực của các thân hữu trong vấn đề nộp vốn từ nay tới ngày 20 tháng 8 năm 1971 để số vốn phải đi vay sẽ nhẹ bớt phần nào. Ban Điều Hành Cơ Sở cũng trông đợi các Chi Nhóm Ban Mê Thuột, Phú Yên, Đà Lạt, Cần Thơ, Bình Thuận, Huế gấp rút vận động và thông báo cho cơ sở biết chắc số vốn có thể óc góp được chậm nhất là ngày 20 tháng 8 năm 1971. Ban Điều Hành mong mỏi rằng tới ngày đó, tổng số vốn có thể tăng thêm khoảng 3 triệu và như vậy, số vốn phải đi vay chịu lời sẽ không còn đáng kể nữa.

Với những nét sơ lược đó về thực tế mà Cơ Sở đang phải đương đầu, Ban Điều Hành tin tưởng là các Chi Nhóm cũng như toàn thể quý thân hữu đã thông cảm được những khó khăn của Cơ Sở để dành cho Cơ Sở một sự giúp đỡ tích cực hơn.

Nhân dịp này, Ban Điều Hành Cơ Sở cũng hy vọng toàn thể nhóm viên thuộc các Chi Nhóm trên khắp các nước cùng quý vị thân hữu và các tinh viên nhận thức được rằng chúng ta đang thực sự đương đầu với một thử thách có tầm vóc quan trọng rất lớn. Nói cho rõ, chúng ta đang làm một cuộc thí nghiệm cuối cùng về tinh thần tự cứu của người Việt Nam trong cảnh ngộ bi đát của đất nước hiện nay. Nhật báo SÓNG THẦN đầu tiên cũng chỉ là một tờ báo, nhưng sự việc chung góp của em úng ta để xuất bản tờ báo đó lại là một biến cố hết sức lớn lao. Biến cố này sẽ nói lên một cách cụ thể rằng những người yêu nước tại Việt Nam còn tin cậy được ở nhau để cùng chen vai sát cánh, tạo thành một lực lượng yêu nước thực sự hùng mạnh trong tương lai hay không. Chiều theo kết quả thử thách được hiện nay, Ban Điều Hành Cơ Sở nghĩ rằng ít nhất cuộc thí nghiệm đã cho thấy một dấu hiệu tốt. Vì, với những món tiền nhỏ từ 500 đồng, chúng ta đã góp được một số vốn ngót 5 triệu đồng phải kể là gần như một phép lạ. Nhưng, với ý nguyện phải làm được những việc thực sự lợi ích cho xứ sở và đồng bào, chát chay chúng ta không thể dừng lại chỉ với dấu hiệu tương đối đó.

Tin tưởng ở thiện chí và sự thông cảm sâu sắc của hết thảy mọi người. Ban Điều Hành chờ đợi để được thông báo một tin vui liên hệ tới nhật báo SÓNG THẦN trong số báo ĐỜI ra ngày 26 tháng 8 năm 1971.

BAN ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ NHÂN CHÚ
VÀ NHÓM CHỦ TRƯỞNG «SÓNG THẦN»

● ĐỘC GIẢ DÀI HẠN TẠI
ĐỊA PHƯƠNG

SỞ TAY
SINH
HOẠT

Để có thể phổ biến sâu rộng nhất báo Sóng Thần trong mọi giới, nhất là tại các vùng xa xôi, Ban Điều Hành Cơ Sở Nhân Chủ đã nhắc nhở các văn phòng đại diện địa phương đặc biệt lưu ý tới việc thành lập các hệ thống liên lạc vượt khỏi các đô thị càng xa càng tốt. Tại các địa điểm đã có sẵn những điều kiện thuận lợi, các văn phòng đại diện có thể mở những sạp báo nhằm cung cấp cho từ xa. Tại những địa điểm khác còn nhiều khó khăn hơn, Ban Điều Hành Cơ Sở cũng yêu cầu các văn phòng đại diện cố gắng tới mức tối đa trong việc vận động một số độc giả dài hạn. Văn phòng đại diện địa phương sẽ sắp xếp để có thể hàng ngày gom báo tới tận nhà các độc giả dài hạn của tờ báo. Theo dự trù của Ban Điều Hành Cơ Sở thì các văn phòng đại diện có thể tổ chức các nhóm đưa báo gồm từ ba người trở lên, tùy theo mức độ độc giả dài hạn vận động được theo tỉ lệ từ 20 tới 30 độc giả sẽ có một người đưa báo. Người đưa báo sẽ được hưởng trọng huệ hồng mà nhà phát hành dành cho. Các văn phòng đại diện địa phương cũng đã được lưu ý nên dành việc đưa báo cho các họ: hình nghèo để giúp các em có cơ hội đỡ đần gia đình một phần nào, và nhất là có thể có đủ phương tiện để tiếp tục theo được việc học. Các văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi Ninh Thuận, Nha Trang, Pleiku, Đà Lạt hiện đang xúc tiến việc lập các nhóm đưa báo với thành phần nhân sự theo tiêu chuẩn trên.

● QUANG CÁO ĐĂNG TRÊN
«SÓNG THẦN»

Về việc thu nhận quảng cáo cho tờ báo, nhiều văn phòng địa phương đã thông báo kết quả đợt đầu rất khả quan. Theo quyết định của Ban Điều Hành Cơ Sở, mỗi văn phòng đại diện phải đạt tới mức tối thiểu là vận động được hàng tháng cho tờ báo một số tiền quảng cáo là 60 ngàn đồng. Các văn phòng đại diện tại Ninh Thuận Đà Nẵng, Nha Trang cho biết là tính tới hết tuần lễ đầu của tháng

cáo do các địa phương vận động được đề tăng cường cho quý hoạt động của các văn phòng đại diện địa phương.

Ngược lại các văn phòng đại diện địa phương có nhiệm vụ vận động được tối thiểu 100 độc giả dài hạn và 60 ngàn đồng quảng cáo cho tờ báo mỗi tháng. Về phần quảng cáo này, Ban Điều Hành cơ sở cũng đồng ý miễn trừ cho một số địa phương mà hiện nay tình trạng thương mại chưa được sầm uất lắm.

● 30-8-1971 NGÀY «SÓNG THẦN» NÓ SỨNG LỆNH

Riêng về các hoạt động có tính cách chuẩn bị cho tờ báo ra mắt, hiện Ban Điều Hành cơ sở đã thực hiện những buổi họp hàng ngày của nhóm chủ trương nhật báo Sóng Thần cùng một số cộng sự viên cố cán. Những buổi họp này nhằm tìm kiếm một thể tài đặc biệt cho nhật báo Sóng Thần đồng thời quyết định đường lối tranh đấu cho mục tiêu chuyên hóa xã hội sẽ được thể hiện trên mặt báo như thế nào. Mặt khác các buổi họp trên cũng đang nghiên cứu về thể thức giới thiệu tờ báo với độc giả trong và ngoài nước. Tất cả các vấn đề này sẽ được giải quyết trước ngày 20 tháng 8 năm 1971 và được thực hiện ngay sau đó. Chương trình giới thiệu tờ báo sẽ được khởi sự chậm nhất là ngày 30 tháng 8 năm 1971.

Ngoài ra, Ban Điều Hành Cơ Sở cũng đang xúc tiến hoàn tất việc thành lập các văn phòng đại diện tại Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc, Vũng Tàu, Bình Dương, Biên Hòa, Phước Long và Tây Ninh song song với việc đặt một số văn phòng đại diện tại một số quốc gia Âu Châu và Đông Nam Á là những nơi mà nhóm HNT hiện đã có số thành hữu và cảm tình viên tương đối đông đảo.

Ban Điều Hành Cơ Sở hy vọng sẽ hoàn tất chương trình sau nội tháng 9/71 tại các quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Hoa Dân Quốc và Đại Hàn. Sau đó, chương trình có thể sẽ được mở rộng sang các quốc gia khác như Mỹ, Gia Nã Đại, Anh Mã Lai Á, Tân Cia Ba và Thái Lan.

Ban Điều Hành Cơ Sở Nhân Chủ
và nhóm chủ trương «NHẬT BÁO SÓNG THẦN»
yêu cầu các Văn Phòng Đại Diện trên toàn quốc:

- 1— Gửi gấp hồ sơ lý lịch và hình ảnh của các nhân viên về cơ sở trước ngày 20 tháng 8 năm 1971 để kịp cấp phát giấy tờ.
- 2— Vận động thành lập danh sách độc giả dài hạn và thông báo cho Cơ Sở biết kết quả đợt đầu trước ngày 20-8-71.
- 3— Nghiên cứu và tập trung tài liệu cần thiết về các vấn đề quan trọng của địa phương để có thể phản ánh trung thực sinh hoạt trên khắp nước.
- 4— Thông báo cho Cơ Sở biết trước ngày 20-8-71 về kết quả cũng như những trở ngại của việc vận động các thương gia đăng quảng cáo trên SÓNG THẦN.
- 5— Thông báo cho toàn thể nhân hữu đã góp vốn và các bạn bè biết :

NHẬT BÁO
SÓNG THẦN

(Giấy phép xuất bản số 2010/BTT/NBC/HCBC)

DO

CHU TỰ

LÝ ĐẠI NGUYỄN – NGUYỄN LIỆU – VŨ THẾ NGỌC
TÔN THẤT TUỆ – TRÙNG DƯƠNG – HÀ THẾ RUYỆT
PHẠM VĂN LƯƠNG – UYÊN THAO

chủ trương

Phát hành số ra mắt
trong thương tuần tháng 9-71

Nhắn tin

— Anh TRẦN TRUNG HÒA (KBC 4221) : Sẽ gửi hợp đồng tới anh sau khi nhận mandat. Nhớ cho biết rõ địa chỉ hiện nay của anh có chắc chắn không. Nếu thư gửi về đó có thể lạc thì xin anh cho một địa chỉ khác.

— Anh NGUYỄN GIA CÔN (KBC 6897) : Đã cho gửi hợp đồng ra. Nhận được, nhớ cho biết tin.

— Chị NGUYỄN THỊ GIAO (Pletku) : Ghi địa chỉ tại Gio Đinh vì chiểu theo địa chỉ đề ngoài bìa thư. Xin chị cứ vận động và giới thiệu thêm người hưởng ứng. Nếu ngại tới 44 Võ Tánh, xin chị ghé quán Tay Trái hỏi anh Tuấn cũng được, đề lây mấy bản hợp đồng mà chị cần. Dù hơi vất vả vào giờ đoạn đầu, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ vẫn diễn tiến đúng như mong mỏi của mọi người.

— Anh BƯU CUNG (KBC 4707) : Gửi hợp đồng về DL có là một điều ngạc nhiên đối với người nhận thư không? Xin anh gửi thư về báo trước, khoảng sau ngày 20-8 hợp đồng sẽ được gửi đi. Mong anh sẽ vận động cho tờ báo đúng với danh hiệu Batman.

— Anh NGUYỄN VĂN MỚI (Phan Rang) : Ý kiến do anh chuyên về sẽ được đưa ra bàn luận cùng với tất cả anh em, nhất là những ý kiến liên hệ tới các Ban Đại diện Địa phương. Chắc chắn tờ báo khi ra mắt sẽ không xa với tưởng tượng của mọi người là bao nhiêu.

— Anh LUÔNG (Đà Nẵng) : Chắc anh đã gặp anh Bắc rồi? Nhận được thư anh hôm thứ ba và Ngọc đã trả lời vụ đó. Về ngày ra, hiện có 3 ngày, đã được chọn theo khuyễn cáo của các chiêm tinh là 9, 10 và 14-9-71. Trong 3 ngày đó, tốt nhất là 14-9, nhưng có lẽ anh em sẽ chọn ngày 9-9-71 vì sớm sửa hơn. Việc đúc tượng, tôi đã bàn khá kỹ với anh H.H, nhưng vẫn e khó hoàn tất đúng hạn định. Chờ thư của anh đó.

DANH SÁCH THÂN HỮU ĐÃ GỬI TIỀN VỀ CƠ SỞ

Sau đây là danh sách các thân hữu đã gửi mandat về cho Ban Điều Hành Cơ Sở tuần lễ từ 20-8-71.

131) LƯU NGỌC THỌ	(KBC 65/9)	góp	5.000đ
132) LÊ PHẨN	(Cam Ranh)	góp	5.000đ
133) TRẦN VĂN VẠN	(Quảng Ngãi)	góp	5.000đ
134) KIM THOA	(Nha Trang)	góp	10.000đ
135) TRẦN VĂN ĐÔ	(Nha Trang)	góp	2.000đ
136) TÔN THẤT LIÊM	(Đà Nẵng)	góp	4.000đ
137) BƯU CUNG	(KBC 4707)	góp	10.000đ
138) NGUYỄN THỊ THÁI	(Saigon)	góp	50.000đ
139) LÊ ĐÌNH THÔNG	(Saigon)	góp	5.000đ
140) TRẦN DANH SAN	(Đà Nẵng)	góp	5.000đ
141) TRẦN VĂN LIỆU	(KBC 4374)	góp	10.000đ
142) LƯU VĂN PHONG	(KBC 4374)	góp	30.000đ
143) LÊ ANH TUẤN	(KBC 4374)	góp	10.000đ
144) PHẠM LƯƠNG KẾ	(KBC 4374)	góp	10.000đ
145) LÊ QUANG TRÍ	(KBC 4374)	góp	5.000đ

(CÒN NỮA)

PHIẾU ĂN NHÂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BÓNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, Họ : _____

Địa chỉ : _____

đồng ý ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BÓNG do nhóm Hà Thúc Nhơn và tuần báo Đời tờ chúc, bằng cách đóng góp :

A.— Một số tiền là _____

B.— Một số học bông theo các chi tiết sau

- 1) _____ học bông toàn phần (4.000\$)
- 2) _____ học bông bán phần (2.000\$)
- 3) _____ học bông khuyến khích (1.000\$)

trong thời gian là _____ tháng, kể từ tháng _____ 1971

Ngày _____ tháng _____ năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo Đời cho ông VŨ THẾ NGỌC

— Cục gồm quyết tẩy hết bắt công xã hội.

Lũ trẻ cùng a lên một tiếng hoan hô khẩu hiệu tranh cử của thày chúng. Và cùng lúc đó, chúng nhận thấy các lớp học khác cũng đang ôn ào hoan hô các khẩu hiệu tranh cử như vậy.

Trẻ con vốn tính tò mò, vì vậy học sinh lớp dày chạy sang lớp kia coi. Trên hành lang nhà trường, học trò chạy đi chạy lại vui vẻ.

Bỗng xuất hiện một nhân viên nhà trường. Ông cảm thấy cần phải bảo vệ kỷ luật học đường. Ông la lớn :

— Các con yêu dấu! Các con hãy vô lớp học hành chăm chỉ! Con nào ngoan ngoãn học chăm mai mốt cũng sẽ làm dân biểu!

Bỗng dung lũ trẻ cảm thấy bị nhục mạ thậm tệ. Nhất là các học sinh chăm học và ngoan nhất trong các lớp.

Một học sinh phản đối :

— Yêu cầu thày rút lời nói đó lại!

Nhà giáo khả kính nói giận tóm láy chủ học trò :

— Ai cho phép em nói như vậy? Hả? Em đã đóng học phí tháng này chưa mà đòi phải biểu ý kiệu? À lè, ra khỏi trường mau!

Và từ biến cố đó, cuộc biểu tình phá phách được phát động, với khẩu hiệu là «chống tăng họ phi».

Thiệt tội nghiệp! Tất cả chỉ vì hai chữ Dân Biểu được thốt ra không đúng chỗ, đúng lúc!

Mỹ chính thức...

(TIẾP THEO TRANG 25)

chỉ nhằm thỏa mãn những đòi hỏi của đảo anh mà thôi. Đề nghị 8 điểm của Cộng sản Việt Nam hiện đang được cả Nga Tàu hứa triệt để ủng hộ, nhưng hứa là một chuyện còn hành động là chuyện khác. Mỹ thì cố ngâm том đề nghị đó để lo giải quyết vấn đề ngưng bắn trước, nhất là lại lo với Trung cộng.

Nếu từ nay tới ngày Trung cộng vào LHQ, Cộng sản không tạo được yếu tố gì mới tại chiến trường Đông Dương, thi việc ngừng bắn sẽ khong kèn không trống được thực hiện, và như vậy là Cộng sản VN đương nhiên phải nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống tháng 10/71 của VNCH. Tất cả vấn đề đều bị ket về cuộc bầu cử đó. Đề phái thế ket ấy chắc từ giờ đến tháng 10 Mỹ bày rất nhiều trò ngoạn mục tại chính trường Việt Nam. Bây giờ có tiên liệu được cũng chỉ để hiểu ngầm mà thôi.

SINH TỰ PHÙ

(TIẾP THEO TRANG 27)

THẨM-MỸ-VIỆN

NHƯ-HÀ

692, Phan thanh Giản S.G. — Đ.T. : 93.488
Chi nhánh : 320, Ph. th. Giản SG—ĐT 92807

MỚI NHẤT VÀ ĐỘC NHẤT Ở VN :

- Làm ốm : Bảo đảm tuần đầu xuống từ 3 đến 12ký.

- Do phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ.

- Làm mập : bảo đảm mỗi tuần lên từ 3 đến 6 ký.

- Do phương pháp thuận túy Y khoa.

- Bảo đảm không kết quả, hoàn đú tiền lại.

— LÀM MẶT TUỔI ĐẸP : do phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ, khoa tâm lý và khoaphân tâm học làm tiêu tan hết mọi vẻ tiêu tụy, nét nhăn đem lại da dẻ hồng hào tươi trẻ.

— Do Bác sĩ THANH tốt nghiệp Đại Học Paris nhiều kinh nghiệm tại các bệnh viện Paris và Âu Mỹ trực tiếp săn sóc. Có nhiều phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi máy lạnh để quý vị ở lại.

Đặc biệt mới về loại PEELING FORT, lột da mặt không đau, không cùi nắng, vẫn dùng son phấn như thường, làm trẻ 15 tuổi.

— Với phương pháp MASSAGE mới lạ máy hút tân kỳ và mỹ phẩm của LANCASTER để giúp các tế bào ngực mẩy nở tự nhiên, không cần bom.

— ASPIRATEUR, máy hút mụn, tàn nhang, trứng cá, tay vết nám, mụn cát, mụn ruồi, sẹo cạn.

— POLÉNEX làm liền lỗ chân lông.

— Có máy tinh điện làm trẻ lại 15 tuổi.

— Có mặt nạ nhau và mặt ong chúa của Pháp và theo từng chuyến máy bay "Air France" giúp quý bà quý cô có làn da tươi mát.

ĐẶC-BIỆT MỸ-VIỆN CÁ NHÂN

— Bán máy điện tử trường Thụy Sĩ giúp quý bà, quý cô tự săn sóc làn da, xoa nắn bộ ngực cùng với mỹ phẩm mới bộ 7000đ.

— Bán thuốc của Stendhal và Lancaster với sự chỉ dẫn rành rẽ giúp quý cô, quý bà tự xoa nắn cho các tế bào ngực này nở như ý.

— Đặc biệt mới về và chỉ báu riêng ở Mỹ Viện NHƯ HÀ thuộc trị mụn Resamid, Renoxyl, Komed, Hc Vanoxide, Acnestrol, Sulfacet, R. Sulforcin, Lubriderm chủ trị nhanh chóng các loại mụn cám, mụn bọc, mụn đỏ, mụn lở loét, mụn cùi, mụn nhân đen, đi kèm với zà phòng sữa của Dr Payot.

— Nhận dạy học trò theo tài liệu mới nhất của «ECOLE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES DE BEAUTE DE PARIS». Cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau 5 tháng học (I khóa 150 ngàn).

Thư và bưu phiếu đề NGÔ THỊ NHƯ HÀ — 692 Phan Thanh Giản — SAIGON.

Mở cửa từ 8g30 sáng đến 8g30 tối.
Nghỉ ngày Chủ nhật.

KEM GỘI ĐẦU

Shampoo
CREAM

- MUỘT TÓC
- SẠCH GÀU
- HẾT NGỨA

LANSON

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

Tóc mai sợi ngắn sợi dài
 «Lan Sơn» em gội thường hoài ngàn năm



MADAME CÁM THẠCH

THẨM MỸ VIÊN
Elizabeth

CÁM THẠCH

141/10 Cách Mạng (10 Hồ Biểu Chánh) Sg - PT : 40474

ĐƯỢC NHIỀU BÁO CHÍ THỦ ĐÔ KHEN TẶNG

DO MADAME CÁM THẠCH

TỐT NGHIỆP : Hai cấp bằng Đại Học Thẩm Mỹ Warflynn Beauty College và Cinderella Beauty Institute tại Hoa Kỳ.

TỰ NGHIỆP TẠI : Jijin Hospital, Tokyo, Hibiya Clinic Tokyo, Shiseido Tokyo.

VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA NHIỀU BÁC SĨ CHUYÊN KHOA GIẢI PHẪU THẨM MỸ DANH TIẾNG NHẤT
 Quý Bà, Cô khôi tốn tiền đi Nhật, vẫn có đôi mắt đẹp, bộ ngực đẹp, mũi cao tự nhiên. Má đồng tiền, môi cong, cầm chè.

MÙA MƯA LÀ MÙA THAY DA MẶT

Thay da mặt, cõi tay chân, thay da toàn diện, chỉ 5 ngày trẻ lại 20 tuổi.

*Dặc biệt eo mập làm ốm, cắt nốt ruồi, thịt thừa, vá sẹo, nhăn, nám, tàn nhang, lỗ chân lông.
 Trị tuyệt các mụn, chữa theo khoa học tối tân.*

Mời đến ghi tên giữ chỗ trước.

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG
COTRACYN

SỰ
 CÔNG HIỆU
 MẠNH LIỆT
 CỦA
 COTRACYN
 HADZER

2 TRỰC SINH
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)

3 KHÁNG SINH
(SULFAMIDES)

SINH-TỐ B12

Cải thiện:

BẢN NÔNG-BẢN CUA
 THƯỜNG-HÀN
 CẢM HO.SUNG PHỔI

NHIỄM VI-TRÙNG:
 GHÉ LỞ LOÉT-VẾT ĐAU
 SUNG MÙ-LÂM ĐỘC

CÓ GÓI THUỐC BỘT,
 RIÊNG CHO TRẺ EM

• TRONG GIÁM THIẾC
 "CỐ HÌNH TRÁI TIM".



MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

HEPACHAUT



VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA DẺ
MIN MÀNG

NƯỚC CỐT ARTICHAUT
NƯỚC CỐT GAN BÒ TƯƠI
SINH TỐ' B12
SINH TỐ' B1
SINH TỐ' B2
SINH TỐ' B6
SINH TỐ' PP
SINH TỐ' D2

YẾU GAN
GÀY ỐM, MẮT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGÚA MỄ ĐAY
THIẾU MÁU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT

Viên Bảo Chế HADZER

CÚM NÓNG LẠNH, CÂM SỐT, ĐAU NHỨC

ANTIGRIPPAUX



XIN NHỚ NHẨN HIỆU

BÚA BỔ ĐẦU NGƯỜI

CÓ BẢN VIÊN LÈ KHẨU
MỌI NGƯỜI



Sữa bột Hòa Lan
THÍCH HỢP NHẤT CHO TRẺ EM



Công thức hòa hợp Sữa Bột :

NHÃN MÀU XANH (half cream)

*gần một phần mỡ dành cho trẻ sơ sinh
đến 2 tháng hay người già yếu.*

— Protéine	20%
— Matières grasses	10,5%
— Lactose	26%
— Saccharose	36%
— Minéraux	4,5%
— Humidité	3,0%
— Vitamine B 1	0,002%
— Vitamine B 2	0,002%
— Vitamine A :	1250 U.I. par 100 grs
— Vitamine D 3 :	400 U.I. par 100 grs
Caloril	447 par 100 grs

NHÃN MÀU VÀNG (full cream)

*toàn lượng mỡ, dành cho trẻ em trên 2
tháng và người lớn.*

— Matières grasses	17,5%
— Lactose	23,5%
— Protéine	18,5%
— Humidité	3%
— Minéraux	4%
— Saccharose	33,5%
— Vitamine B 1	0,002%
— Vitamine B 2	0,002%
— Vitamine A :	1250 U.I. par 100 grs
— Vitamine D 3 :	400 U.I. par 100 grs

Muốn cho Dân mạnh Nước giầu,
Phải chăm nuôi Trẻ lúc đầu mới sanh

CÙI CÓ SỮA BỘT :

gitana

nhập cảng từ Hòa Lan
là đáp ứng được ý thơ nêu trên

SỮA BỘT :

gitana

còn có đặc điểm

- Dễ pha, tan ngay.
- Chất sữa giống hệt sữa mẹ, nuôi dưỡng trẻ em mau lớn khỏe.
- Đầy đủ sini.
- Dinh dưỡng cơ thể cho chung cả : M PHỤ LÃO ẤU, nhất là cho giới thể thao, nghệ sĩ và cư sĩ.
- Giá bán phải chăng.



CÓ BÁN TẠI

- các nhà thuốc tây
- các trung tâm bán lẻ thuộc Cục Quân Tiếp Vụ
- trung tâm bán lẻ Nguyễn Du