

# ĐỜI



son  
531  
42+



Ung cu vien



Bác Sĩ Bùi Kiên Tin.



Võ  
Nguyễn  
Võ Văn  
Hà  
Hà



Bác Sĩ Hoàng Ngọc Đìn

# ĐỜI

94

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NAM TRONG TUẦN

## ĐẶC BIỆT : ỦNG CỬ VIÊN, ÔNG LÀ AI ? (3)

- ỦNG CỬ VIÊN, ÔNG LÀ AI (3) : phóng viên đời
- BẦU DÂN BIỂU LÀM GÌ đời
- NHỮNG BÓNG HỒNG TRÊN SỎI ĐÁ (3) hànucđạo

2

CHÁNH TRỊ

- MỸ, TÀU, NGA BA TA CÙNG SỐNG : lýdainguyen
- NGHĨ QUANH MỘT BÀI KHÔNG VIẾT bútlhép

3

VĂN NGHỆ

- CẢNH HOA CHÙM GỦI quynhdao
- BA CHÀNG HÀN SĨ : vnbinh
- THẮNG QUÁI VẬT : têdê
- LUỐNG CẢI VÀNG : cungtichbienn

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • BỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTN • CƯỜI QUÊN ĐỜI ĐỜI • MỘT VÒNG THẾ GIỚI

ĐỜI • NĂM THỨ HAI • SỐ 94 • TUẦN LỄ TỪ 5-8-1971 ĐẾN 12-8-1971

Tòa soạn  
143-145 Cống Quỳnh  
Saigon  
Đ.T. 22.323

Chủ nhiệm  
Bà Trần thị Anh Minh

Chủ trương biên tập

CHU TỦ  
và nhóM Sóng

GIÁ 50đ

Giao dịch quảng cáo  
Hội ông Linh  
143-145 Cống Quỳnh  
SAIGON

# dầu tranh cho đổi

## BẦU DÂN BIỂU LÀM GÌ ?

Dến kỳ bầu cử nào, người dân cũng sẽ tự hỏi : Bầu lên mấy ông đê làm chi ?

Không trả lời xong câu hỏi đó thì biết lấy gì đê làm tiêu chuẩn lựa chọn khi chúng ta đi cõi động cho một ứng cử viên, hay khi chúng ta rút một lá phiếu ra trong năm bảy chục lá phiếu, cho vò bao thư.

Không trả lời câu hỏi đó thì cuộc bầu cử chỉ là trò mua bán, gã gãm, mua chuộc bằng tiền bạc hay bằng tình cảm riêng.

Không trả lời câu hỏi đó thì cuộc bầu cử, tệ hơn nữa, chỉ là trò xò số may rủi.

Mà khi cuộc bầu cử là một cuộc xò số may rủi, là một trò mua bán gã gãm, thì kết quả chỉ bợn nhả giàu, bợn con buôn, bợn lường bịp chuyên nghiệp mới có nhiều cơ hội đê lợt vô tòa nhà Lập Pháp.

Và khi bợn người đó lợt vô tòa nhà Lập Pháp, thì như ta đã thấy không phải chỉ có tòa nhà đó bị ưng thối, mà cả chẽ độ bị ưng thối, cả niềm tin của chúng ta và thề chẽ dân chủ bị tan rã.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đặt lại câu hỏi căn bản : Bầu các ông Dân biều lên đê làm gì ?

### TRÁCH VỤ DÂN BIỂU

Theo Hiến Pháp đệ nhị Cộng Hòa, Dân biều được bầu trong từng đơn vị bầu cử, lớn nhất là tỉnh (điều 31, khoản 1) có các trách vụ sau đây :

- biều quyết các đạo luật
- phê chuẩn các hiệp ước và hiệp định quốc tế
- quyết định tuyên chiến và nghị hòa, hay tuyên bố tình trạng chiến tranh
- kiêm soát chính phủ trong việc thi hành chính sách quốc gia (Điều 39)

Dân biều, cũng như Nghị sĩ, sẽ có quyền chất vấn chính phủ (điều 40), khuyến cáo thay thế từng phần hoặc toàn thể chính phủ (điều 42), đề nghị các dự án luật (điều 43).

Trên đây là những thẩm quyền thuộc về trách vụ của Dân biều. Khi xét các quyền và trách nhiệm của Dân biều, ta thấy những công việc của người Dân biều làm có tính cách quốc gia, nghĩa là liên hệ tới toàn thể nhân dân và toàn thể đất nước. Thí dụ như việc soạn thảo một đạo luật, việc kiêm soát, khuyến cáo chính phủ v.v... Người Dân biều cũng có thể hướng các hành động trên về phía cử tri của đơn vị mình. Thí dụ, một Dân biều ở Saigon đưa ra một đạo luật về nhà cửa, một Dân biều Kiên Giang soạn dự luật đê binh vực quyền lợi ngư phủ. Nhưng trên căn bản thì các hoạt động của Dân biều, có tầm mức quốc gia và ảnh hưởng đến toàn thể nhân dân và đất nước.

(XEM TIẾP TRANG 7)

### Cười ra nước mắt

Chắc bạn đọc còn nhớ cách đây 4 năm, khi ông Hương ra tranh cử Tổng thống đương đầu với ông Thiệu. Đại tướng Dương Văn Minh hồi đó ở Thái Lan, không được ứng cử có viết cho cụ Hương một cái thư, trong thư ông Minh gọi cụ Hương là «thầy» và hứa ủng hộ «thầy» hết mình. Lúc này, cụ Hương lại ra tranh cử, nhưng là đê đứng «phó» trong liên danh của ông Thiệu đương đầu với liên danh của Big Minh, học trò cũ của cụ Hương. Đặc biệt hơn nữa là ông Thiệu trước kia vốn là một sĩ quan thuộc quyền điều khiển của Big Minh. «Thầy» eap ke với kẻ thù xưa kia, đương đầu với «trò». Cấp chỉ huy chậm trễ với thuộc viên cũ. Không hiểu sao này «trò» có còn viết thư ủng hộ «thầy» nữa không ? Thời cuộc vốn cười ra nước mắt. Nhưng chưa bao giờ chúng ta được cười no như lúc này. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên, nếu mai mốt, được chứng kiến những pha ngoạn mục thay chửi trò, trò mạt sát thầy, thuộc viên cũ hạ nhục cấp chỉ huy, cấp chỉ huy «chơi» thuộc viên cũ. Chỉ khéo cho các đàn em của hai ông Hương, Minh nhìn nhau ngạc không biết nên theo ai bỏ ai.

### Dầu nâu

Nghe các ứng cử viên kể những mảnh khoé tranh cử hiện đang thịnh hành Đầu Gói râu thối ruột vì biết trước có giới thiệu ai, có ủng hộ ai cũng bằng thừa. Tiền sẽ chi phối tất cả, đánh bại tất cả. Chẳng hạn ông Trần quý Phong nhất định sẽ thắng cử ở Gia Định, ông Lê Ninh nhất định sẽ trúng cử ở Cần Thơ vì các ông đang tung tiền ra nhu nước. Cho tới giờ phút này cuộc vận động chính thức chưa khởi sự, nghe đồn, ông Trần quý Phong đã tung ra hơn 40 triệu và kế hoạch tinh vi như sau: Ông tìm đến các tay dầu nâu ở các xã, khoán trắng với họ đại khái như sau: Khu của ông có 500 cử tri phải hôn, tôi khoán trắng cho ông 300 phiếu bầu cho tôi với giá tiền là 300 ngàn đồng. Tôi đặt cọc trước một phần ba, tức 100 ngàn đồng. Số còn lại, đợi bùa khui phiếu, tôi sẽ thanh toán song phẳng nếu đủ số 300 phiếu bầu cho



### KHA TRÁN ÁC

dựt giây, họ muốn ai thắng thì bớt đi, không cò kè bớt một thêm hai gác». Với kế hoạch khoa học này, số phận các ứng cử viên sẽ hoàn toàn do các đầu nâu ở địa bàn phù thủy, đạo diễn khỏi cười chúng ta là ngốc. Do đó có nhẽ Đầu Gói sẽ duyệt lại thái độ đối với cuộc bầu cử, sẽ bờ hào «gác» của mình rút lui trật tự chứ cứ cái đà này chắc chắn tới 99%. Tất cả những ứng cử viên do Đời giới thiệu sẽ trượt vỏ chuối vì hầu hết họ đều kiết lô đít và không phải người của chính quyền, ngoại trừ bác sĩ Bùi Kiến Tin là tay lý phu, nhưng số dĩ được Đời giới thiệu là vì ông là thuộc loại tư bản tiến bộ, làm giàu một cách trong sạch, và là một nhân sĩ có uy tín của miền Nam.

### Đề tiệm

Cho tới giờ phút Đầu Gói viết những giòng này (31-7-71) liên danh ông Kỳ vẫn chưa hội đủ số người giới thiệu, và có tới 90% hy vọng là ông Kỳ sẽ không ra tranh cử nữa. Phải thừa nhận bộ tham của ông Thiệu đã chơi một đòn dầu cơ chũ ký rất ác, một đòn chí tử làm bộ tham mưu của ông Kỳ trả tay không kịp. Nhưng cũng phải thú nhận ngón đòn này không lấy gì làm sạch sẽ thơm tho. Vẫn biết chính trị là bẩn thỉu, và tất cả mọi phương tiện đều tốt, khi cần triệt hạ đối phương, nhưng dù sao, người ta cũng không được phép quên đây là cuộc bầu cử người lãnh đạo tối cao của quốc gia, có bẩn thi cũng nên bẩn một cách kin đáo, đừng tro trên, lõa lồ quá, kéo mai mối trúng cử, còn uy tín có khô gi nữa đê lãnh đạo (!).

### Chờ được vẹ, má đã xưng

Tuần qua, Tòa án có xử hai vụ báo Đời bị tịch thu và truy tố ra tòa vì tội phá hoại an ninh. Cả hai vụ, báo Đời đều được tha bổng vì không đủ bằng cớ.

Đời thắng kiện, nhưng hai số báo Đời đã bị tịch thu mẹ từ khuya rồi, có lấy lại được đâu, chính quyền có bồi thường có khô gi đâu. Một tờ báo bị tịch thu nhiều quá, đã sô lá viết rằng những số báo bị tịch thu đã bị phủ Đầu Rồng mang về bán «ky», lấy tiền chi phí vào cuộc vận động bầu cử Tổng Thống. Phủ Đầu Rồng bán ký báo bị tịch thu, thì không đúng sự thật. Sự thật thế này: các báo bị tịch thu, có đứa chó đẻ nào lấy cắp, mang bán cho nhà phát hành, nhà phát hành đem trả lại nhà báo và tinh tiền nhà báo !! Nghĩa là với mỗi kỳ báo bị tịch thu, tờ báo không những bị thiệt «đơn» mà còn bị thiệt «kép», bị thiệt 2 lần, không có báo bán ra vì bị tịch thu, không kiếm được xu nào, nhưng lại phải trả thêm tiền thanh toán số báo trả lại. Không có báo bán ra mà có báo trả về. Đó là hiện tượng quái đản nhất của làng báo Việt Nam. Người ta muốn biết những số báo bị tịch thu hiện nay lưu lạc giang hồ ở đâu, đê trong kho nào. Và nếu chính quyền làm lê «đốt» các báo đó, thi cũng nên báo cho các báo biết, đê các báo được chứng kiến lê đốt, khóc chung một vài ba câu. Hội đồng báo chí ău hại đài nát, làm cái gì mà không lên tiếng về vụ này.

### Ai giết ông Diệm

Báo chí Việt Nam kè ra cũng nghèo óc tưởng tượng. Chỉ có cái chết của ông Diệm mà tới 24 tờ báo khai thác, nhai đi nhai lại, một cách rất nhảm chán rẻ tiền. Chỉ tội nghiệp cho vong linh ông Diệm chết rồi vẫn chưa yên, vẫn bị người ta lợi dụng cái xác chết của ông để làm thương mại. Tại sao họ không chọn những đề tài hấp dẫn hơn có tính cách thời cuộc hơn. Chẳng hạn «ai giết ông Thiệu?», «ai giết ông Kỳ?», «ai giết ông Minh?». Để khỏi phải khai quật cái xác chết lên kiểm đếm tài. Cũng vì cái thây ma Ngô Đình Diệm mà hai đồng nghiệp Hòa Bình và Công luận đang đâm chém nhau. Báo Hòa Bình đăng tài liệu «mật» (!) về cái gọi là cách Mạng 63, về cái chết của ông Diệm để hạ uy tín những vị «anh hùng» của Cách Mạng tháng 8. Báo Công Luận phản công, tố những tài liệu đó là tài liệu «giả», tố ông cố đạo Trần Du mà báo Công Luận gọi là ông «cố đạo cuồng dâm bạo sát, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao và có những tư tưởng sa-địch hạng nặng».

Được lắm! hai bên cứ tiếp tục uýnh nhau nữa đi, hàng thêm nữa, quyết liệt thêm nữa đi. Cái trò này tuy nhảm chán nhưng vẫn làm được giả đỡ buồn.

### 10 lớp học cho Nghĩa Thực Quảng Ngãi

Vừa đây ông Tòng Trưởng Xã nội Trần Nguơn Phiêu có ra thăm Q.

Ngã, có gặp anh hiệu trưởng Nghĩa Thực có hứa dành cho các học sinh ty nạn của Quảng Ngãi Nghĩa Thực 10 lớp học, lớp học tiền chế do viện trợ Mỹ cung cấp.

Đó là một tin vui đẹp trong số bao nhiêu tin buồn thê thảm rộn rập tuần này. Anh Liệu nhớ ĐG tới nhắc ông Tòng Trưởng Phiêu lưu tâm thực hiện càng sớm càng bay, kéo nhữ mai mối ông trúng cử Dân biều (ông trúng cử là cái chắc) ông bỏ chức Tòng Trưởng để mẫn dân biều, người thay thế ông lại đổi ý, không bổ thi cho Quảng Ngãi Nghĩa Thực nữa, thì tai vạ cho các học sinh nghèo ty nạn.



Một tin vui nữa là báo Sóng

Thần đang chuẩn bị gấp để ra mắt. Không dám nói khoác, Đầu Gối cam kết với bạn đọc Sóng Thần sẽ là một biến cố trọng đại hơn cả vụ bầu Tòng Thống sắp tới. Vụ bầu Tòng Thống chỉ là một vụ dàn cảnh để hợp thức hóa một đảng «lãnh đạo» do Mỹ dựt giày. Còn Sóng Thần là sóng thần, một nghìn năm, một trăm năm mới có một lần. Sóng Thần sẽ phà đồ tát cả, làm lại tất cả.

### Trần Tâm

Tin cuối cùng cho biết ông Kỳ không ra nỗi, và ông Trần Tâm đã đút đơn ứng cử, và hội đủ 100 người giới thiệu ! Ông Trần Tâm thì Đầu Gối đã có lần giới thiệu ông bịp quốc tế này, ông ra ứng cử thật là làm đẹp cho chế độ và rất xứng với chế độ.

Ông vốn xuất thân là loong toong. Kè ra người loong toong, nếu lương thiện, cũng có quyền ứng cử như bất cứ ai. Nhưng ông Trần Tâm lại không muốn tự nhận là loong toong, lại mạo nhận là giáo sư Đại học, với những bằng cấp không hiểu ông mua ở đâu, vì ông Trần Tâm căn không ra một chữ. Trần Tâm ra ứng cử T.Thống thi nhát định Đầu Gối bầu cho Trần Tâm. Trần Tâm muôn năm! muôn năm! Tiên sư doi, Tiên sư Nhân Loại.

### Nói tục mà chơi, nghe tục chơi

Bài thơ tục sau đây do ông Hoàng Trọng Thược, tác giả cuốn «Thi ca châm biếm và trào lộng VN» gửi cho ĐỜI ngày 9-7-71. Bài này làm theo thể ca trù, một lối thơ đặc biệt của VN, chỉ thấy xuất hiện từ thế kỷ 19, và cũng chưa biết ai là tác giả.

### Bạch Ngọc Môn

Kiểu chiêm già ngọc hoàng kim ốc, Mỹ chất danh cao bạch ngọc môn(!) Sang trọng thay là một cái l... ! Chành ba góc lại có mồm đọc xuống Nom cho kỹ: Rõ đâu rõ cuống.

Trần mộc râu luổm nhuốm một đồi chòm,

Mặt thường che chằng đề ai nhòm  
Nứt một lỗ hổm hom mà đỏ loét.  
Lúc đi lại nhai trầu tóp tép

Ngồi bè he đòi mép nhoèn ra cười  
Trời sinh ra một giống đê mà chơi  
Lô lao hóa đê đúc người thế giới  
Đầu lớn nhỏ cũng đàn bà con gái,

Trời cho đeo một cái đê chồng yêu  
Tha hồ mà uốn éo đủ trầm chiều  
Ngứa tênh hènh mặc điều cho ngó  
ngoáy.

Lúc cao hứng, chêng buồn che  
buồn đầy.  
Suốt năm canh mấp máy cái phao  
gà. (2)

Thảo nào khi mười bảy với mươi  
ba,  
Nằm với mẹ sợ chuột tha lén núi(3)  
Một mảnh phong tình loe miệng túi

Biết bao người quỳ gối lượm tay.  
Tú cụ Bàn (4) khai tịch đến nay,  
Đường sinh dục có lỗ này thì mới  
khá.

Trên quả đất khắp miền Âu Á,  
Ai là không lot dạ lách đầu ra.  
Thật là cái ô người ta !

**CHỦ THÍCH**(1) Hai câu chữ nhỏ  
ở đầu nó nghĩa là vẻ kiều diễm,  
mỹ miều của cái lá đa đang giá cao  
như những tòa nhà vàng cửa ngọc.  
(2) Trong bài thơ «Đệ cử» của Hồ  
Xuân Hương cũng có câu tương tự:  
Con cõi mấp máy suốt canh  
thâu. (3) Hai câu này lấy ý trong  
ca dao: «Con gái mười bảy, mười  
ba, Đêm nằm với mẹ chuột tha mất...» (4) Cụ Bàn đây là Bàn Cõ tên  
ông tổ đầu tiên của loài người theo  
thần thoại Trung Hoa. Ngày trang  
đầu tiên trong các sách sử của Tàu  
đều thấy câu «Bàn Cõ tự thủ xuất»  
đều trả ý ấy, cũng như bèn Tây  
phương gọi ông Adam vậy.

## ĐẦU TRANH CHO ĐỜI

(TIẾP THEO TRANG 4)

Hiến pháp qui định Dân biều được bầu lên theo từng đơn vị, có cả các đơn vị cho đồng bào thiểu số, cốt đê các nhóm người, tùy theo địa phương, sắc tộc, có đại diện riêng, biều lộ khuynh hướng, nguyên vong riêng của mình, hầu các quyền lợi riêng đó không bị bỏ quên trong cộng đồng quốc gia.

Nhưng trách vụ dân biều không phải chỉ giới hạn trong địa phương của mình.

Đó là điểm khác biệt giữa vai trò của Dân biều và vai trò của các nghị viên Hội đồng Tỉnh, Thị xã hay đô thành.

### CHỌN LỰA THÉ NÀO ?

Khi chúng ta đã xác định lại vai trò đích thực của các Dân biều trong cơ chế lãnh đạo quốc gia, chúng ta suy ra được các tiêu chuẩn để chọn lựa.

Một tiêu chuẩn, là phải bầu những ứng cử viên nào có khả năng đạt tới tầm mức rộng lớn đó.

Một tiêu chuẩn là phải bầu những ứng cử viên nào đại diện thực sự cho những khát vọng chính trị của người dân trong cộng đồng của đơn vị bầu cử.

Những tiêu chuẩn suy ra từ đó, là người ứng cử viên phải có kiến thức, khả năng để vừa hiều rõ quyền lợi địa phương vừa biết rõ đường hướng phải tiến tới của dân tộc. Người ứng cử viên phải có những quan điểm rõ rệt, lập trường chín chắn về các vấn đề chung của quốc gia đồng thời có chương trình rõ rệt có thể hiện ra thành những đạo luật, những khuyến cáo chính quyền để phục vụ quyền lợi của địa phương.

Chứ chúng ta không thể lựa chọn Dân biều theo cảm tình, theo sự xem đoán hời hợt, tùy thuộc những cách mua chuộc bẩn tiện.

Một ứng cử viên mang bột ngọt nấu ăn tặng cho các quán hủ tiếu ở Chợ Lớn để gây cảm tình.

Một ứng cử viên khác mang thuốc tây đi tặng cho cử tri.

Một ứng cử viên thì khoe công đã cắt những cầu tiêu công cộng, hay lát những con đường xi măng.

Chúng ta phải tự hỏi: dân biều được bầu lên chỉ để làm những công tác nhỏ nhặt đó sao?

Còn việc nước đê ai lo?

Còn quyền chính trị của dân lấy ai đại diện?

Đặt các câu hỏi trên, cũng là trả lời rồi vậy!

ĐỜI

### TIN MỪNG

Được tin Chủ Rề

VŨ MINH HOÀNG

ngày 31-7 sẽ làm lễ thành hôn với Cô Dâu

TRẦN THỊ THANH

tại SAIGON

Chúc Thành — Hoàng sớm bay vào vùng trời hạnh phúc  
suốt 3 vạn 6 ngàn ngày.

HÀ TÚC ĐAO

## CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

- Bạn đã từng hoài sự thực hưu của Thương Đế?
- Bạn đã từng thắc mắc: Tại sao loài người sinh ra để chịu đựng sự đau khổ?
- Bạn đã từng băn khoăn về cuộc đời bên kia thế giới.

Dè tìm được câu trả lời, bạn hãy ghi tên theo học Lớp Thánh Kinh bằng thư miễn phí. Bạn chỉ cần gửi về trường (Trường Thánh Kinh Hàm Thủ Si Ôn, Hộp thư 2316, Saigon) tên, tuổi và địa chỉ của bạn, ngay sau đó bạn sẽ nhận được bài học số 1.





các phóng viên ĐỜI

## Ứng cử viên, ông là ai ?

(Bài 3)

### Nói chuyện với các ứng cử viên của tôi

Sau hai bài «Ứng Cử Viên Ông là ai?» của báo Đời, tòa soạn có nhận được vô số thư của độc giả bày tỏ phản ứng của đồng bào đối với các bài trước.

Một độc giả hỏi : «Các ông âm mưu cái gì khi giới thiệu các ứng cử viên trước ngày cuộc vận động bầu cử khởi sự?»

Thưa bạn đọc, cái âm mưu rõ ràng của tòa soạn là ủng hộ tích cực các ứng cử viên sắp chạy đua đó. Luật lệ bầu cử cho phép bất cứ ứng cử viên nào cũng được trả lời khi có nhà báo hỏi, tiếp chuyện khi có nhà báo viếng thăm.

\* Một mục đích khác của các bài giới thiệu là giúp quý độc giả các nơi có dịp trực tiếp đối thoại với ứng cử viên của họ trên mặt báo.

Trong các lá thư nhận được tuần này, lá thư của bạn Trung Ân đã nói tổng quát về thái độ của các ứng cử viên, nên tòa soạn xin đăng nguyên văn.

Tình cờ, bạn Dương Kiền, một người đang ứng cử ở đơn vị Nha Trang, đã qua tòa soạn và đọc lá thư của bạn Trung Ân. Những ý kiến của Dương Kiền đã được tòa soạn ghi lại và đăng trong số này.

### Dân thân hay vong thân?

của TRUNG ÂN

Kính gửi ông Chu Tử,

Trong bài «Hai lá thư, một tâm tư» của Ông đang trong tuần báo Đời số 90 ra ngày 8-7-1971, phần trả lời cho «chuẩn» ứng viên Hạ viện, Luật sư Trần Văn Tuyên và Luật sư Dương Kiền, tôi rất phục ý kiến xác đáng và tinh tình thẳng thắn dám nói lên sự thực đau lòng dù vẫn mến phục kẻ đối thoại với mình,

anh, dù trúng cử cả 4, cũng chẳng lật được tinh thể, cũng chẳng làm nên trò trống gì, nhưng bản tính tôi là tra làm những việc tuyệt vọng nên tôi sẽ cố gắng thành lập...» Tôi biết ông là một văn nghệ sĩ, một lãng tử thích cái gì làm cái đó nhưng tôi cũng trách ông tra làm những việc «tuyệt vọng» như một lần ông đã làm : «lần cục đá vào hạ viện» dạo nay, rồi rút cục ethan càng bại danh càng liệt» mà như vậy thì mục đích dân thân chẳng những trở nên vô nghĩa mà còn nguy hại nữa phải không ông? Tôi cũng không rõ việc làm này của ông có những nguyên nhân nào thúc đẩy nhưng dù là nguyên nhân nào đi nữa thì ông cũng có thể làm lẩn trên chủ đích dân thân.

### Con người phá sản!

Thưa ông, theo chỗ tôi hiểu, mong rằng ý kiến tôi sai, việc vào hạ viện của ta tôi e rằng không phải là một cử chỉ dân thân! Hay có thể nói là dân thân vào nơi sung sướng, nhưng lụa quyền hành, để được xá hoa phè phổi, tu hi, áp phe, buôn lậu, bắt khà xâm phạm, tháng tháng lãnh lương kẽm xù 134 ngàn, chứ không phải đúng nghĩa dân thân là giám deo mình vào gian khổ hiểm nguy hy sinh minh để đạt đến một cùu cánh lớn, nhỏ nào cao cả.

Ngót trên một thế kỷ, đất nước tan hoang, dân tộc hết làm thân nô vong, đến bị chà đạp dưới gót «đế» của đòn C.S., chiến họa triều miện, dân tàn, nước phè, xã hội băng hoại một cách cực, trên chabilidad ra trên dưới chabilidad ra dưới, kỷ cương đào lộn, tham nhũng thối nát hoành hành dân tình khốn đốn cơ đồ vàng son của ông cha không còn chút mảy may. Trái bao thất bại è chè diệu đứng mà giờ mệnh danh thương lưu, trí thức, chiến sĩ QG vẫn không sáng mắt thức tỉnh ra, vẫn còn sống say chết ngủ tưởng minh có thể dời non lấp bè, cái thế anh hùng, sống trong ảo ảnh, chạy theo khoái lạc vật dục thấp hèn, cá nhân chủ nghĩa, hình thức chủ nghĩa, vinh thân phi da, buôn dân bán nước, làm gương xấu cho tuổi trẻ, tác hại cho đồng bào, dân chúng đâu còn xem họ ra gì nữa, báo chí thanh nghị họ coi như pha, không còn ti ti liêm si mà cứ gọi là dân thân kui có bầu cử, Không trách một nhà văn giàn dày đã nói : Trí thức phá sản, tôn giáo đại phá sản về nền dân chủ cũng phá sản nốt! Thực thế, nói đến dân chủ là người ta nghĩ ngay đến ứng cử. Bầu cử là phương pháp độc nhất để cử tri sử dụng là phiếu tuyển chọn người đại diện minh ra gánh vác việc dân việc nước. Lý thuyết văn hóa bay bướm thật khuôn vàng thước ngọc thực! Nhưng thực tế rất phủ phàng, è chè đau đớn... Người dân hầu hết suốt ngày đầu tắt mặt tối kiếm cái ăn, trốn cái chết, khổ sở với tham quan ô lại, vật giá phi mã, tiền của đâu học vấn, thì giờ đâu đọc sách, trình độ phổ thông còn khó có, trưởng thành về chính trị làm sao? Còn người giàu có hay là dân ở nước giàu mạnh Tây Phương hầu hết suốt ngày bận bịu xa hoa, hưởng thụ voi khoái lạc, già tăng tiền bạc, tiện nghi tân tiến, thì giờ đâu, đâu óc đâu mà biết ai là ai, chính trị chính em là gì... Đa số cử tri như thế thi dân chủ là cái bẫy để thất cõi dân, bầu cử là tờ

chức thương mãi để bọn quyền phiệt, tài phiệt giao phiệt, và bọn phù thủy lồng lá bát lương thao túng gian lận bầu cử, cử tri, lũng đoạn chính quyền bằng 1001 kiểu... từ các nước giàu mạnh đến các nước nhược tiểu trên thế giới! Cái chết của anh em nhà họ Kennedy của nước Mỹ là 1 dẫn chứng hùng hồn cho nền dân chủ phá sản vậy.

Tôi không có ý chống dân chủ, tôi cũng không bao giờ có thái độ bi quan. Tôi muốn nói lên một nhận định, sở dĩ nền dân chủ phá sản, trí thức thượng lưu, phá sản, tôn giáo cũng phá sản nốt là vì CON NGƯỜI ngày nay bị phá sản! Thật thế, vì con người là tất cả. Chỉ có con người mới đáng kể, ngoài ra đều vì con người mà có, do con người mà nêu; và con người đã phá sản việc mà cần DẤN THÂN không phải để ứng cử hay để yêu cầu hy sinh thêm một nhiệm kỳ nữa, mà là dân thân để xây dựng lại con người của mình trước đã và tiếp tục xây dựng một tập thể con người toàn diện, giác ngộ, đích thực; Và một quần chúng giác ngộ đã sẵn có thì chính sách, lãnh đạo tự nó đã sẵn sàng thì mới mong lắp bե và trời đặt đến cùu cánh cao cả và đương đầu với kẻ thù nguy hiểm là C.S. Ngày nay không còn đất bе cho anh hùng cá nhân vị kỷ chủ nghĩa sinh sống nữa. Và dân thân của nó là bắt đầu từ lúc đầu, nó khó khăn, nó cay đắng, nó nguy hiểm, phải đòi hỏi một hy sinh cao cả, một tài năng dồi dào, một ý chí kiên quyết, một đức độ vô song. Tuy dân thân như thế là khó khăn nhưng không phải không làm được, tuy nó chậm trễ nhưng không phải không làm kịp, ngoài ra tất cả đều chỉ là vong thân thôi. Thưa ông, đó là những ý nghĩa nồng cay của tôi có thể sai lầm mong ông thể tĩnh cho.

Kính chào ông.

TRUNG ÂN

### Vong thân hay dân thân?

(Tòa soạn ghi ý kiến của LS. Dương Kiền)

Sở dĩ có lá thư của ông Trung Ân cũng chính là vì lá thư của Luật sư Trần Văn Tuyên và của tôi gửi ông Chu Tử đặt vấn đề người trí thức miền Nam phải làm gì trong hoàn cảnh biếm nghèo hiện nay.

Lẽ ra tôi nên im lặng vì phát biểu ý kiến một lần nữa về lý do tại sao tôi ra tranh cử có lẽ đã bị hiểu là một thái độ do mặc cảm tội lỗi. Mà riêng tôi thì tôi dám khẳng định là tôi không có mặc cảm này.

Tuy nhiên bức thư của ông Trung Ân có hai điều khiến tôi suy nghĩ và muốn lên tiếng. Một là lời lẽ chân thành của ông chứng tỏ điều ông viết có thể là cảm tưởng chung của một số người đọc bài «Hai lá thư, một tâm tư». Đó là ý kiến chung dĩ nhiên chúng tôi phải kính trọng và thảo luận trong tinh thần thẳng thắn, cởi mở. Hai là điều mà ông Trung Ân nhấn mạnh để bác bỏ quan niệm ứng cử Dân Biểu như một dân thân, (tuy rằng tôi không dùng danh từ này trong lá thư của

tôi) ấy là nền dân chủ đang phá sản chẳng những ở VN mà còn trên khắp thế giới. Nguyên nhân của sự phá sản chính là vì con người nói chung phá sản. Vậy ứng cử Dân biểu không phải là hành vi dân thân, xây dựng lại con người tu bản thân đến tận thê mơi đích thực là dân dân.

Điều ông Trung Ân nêu lên không phải là cái gì mới nhưng luôn luôn đáng được thảo luận.

Sự phá sản của con người về mọi phương diện hầu như là một sự thật không còn bị ngờ vực nữa. Chế độ chính trị nào, dù là Tự Do hay Cộng sản. Dân chủ hay Xã Hội, cũng phải xây dựng trên yếu tố bất hiếu là con người. Nếu con người đã bị hủy hoại từ cội rễ tinh thần của mình thì thật vô ích khi mعن đồ xây dựng một kiến trúc xã hội nào đó.

### Chế Độ và Con Người

Những vấn đề có lẽ cần phải lật ngược lại. Nếu con người đã sáng tạo ra những kiều mẫu để chung sống gọi là những chế độ chính trị ấy là cốt để bảo tồn và phát huy giá trị con người. Nếu giá trị con người bị thăng trầm thì chắc chắn có một sai lầm nào đó của chế độ. Sứa chưa được những sai lầm của chế độ là tạo cơ hội cho con người phục hồi và thăng tiến giá trị của mình.

Ông Trung Ân xác quyết rằng: một quần chúng giác ngộ thi chính sách lãnh đạo tự nó đã sẵn sàng nếu không thể thi đứng mong lấp bè và trời. Nhưng thật ra không chính sách, không lãnh đạo mà đặt mục tiêu giác ngộ quần chúng mới thật là và bẽ lấp trời. Cái quan niệm giác ngộ bần thần để rồi giác ngộ quần chúng trưởng là không còn thích hợp trong một xã hội bành trướng phu thường hiện tại. Xã hội hiện tại đòi hỏi sự lãnh đạo tập thể gồm nhiều cá nhân giác ngộ chấp nhận một chính sách chung nhằm thúc đẩy quần chúng tiến tới mục tiêu nào đó. Chủ nghĩa cá nhân không còn chỗ đứng trong guồng máy không lồ đang cuốn chúng ta đi, không biết rõ nếu chúng ta không làm chủ guồng máy.

Lẽ tất nhiên nói như thế không phải là tôi bác bỏ điều kiện giác ngộ bần thân. Nhưng khi bần thân đã cố gắng giác ngộ hay đang cố gắng giác ngộ thi không phải là thu đồng hay lãnh đạo chờ đợi quần chúng cùng giác ngộ vì như thế thi đâu còn cần một ai phải dẫn thân, nhân loại sẽ luôn tự tiến dần đến một thiên đường hả giới.

Vấn đề là làm thế nào «tiếp tục xây dựng một tập thể con người toàn diện, giác ngộ, đích thực» như ông Trung Ân đề ra. Nhà tu hành có con đường hành đạo, nhà văn có ngòi bút và nhà chính trị có những phương thế riêng của mình. Không con đường nào toàn hảo và không con đường nào bắt hảo. Cơ lẽ cần đi theo mọi con đường để cùng tiến tới La Mã.

Một đoạn trong bức thư của ông Trung Ân so sánh giữa lý thuyết và thực tế của phương pháp bầu cử vốn là đường lối cầm ban của chế độ dân

chủ. Tôi hoàn toàn đồng ý là thực tế miền Nam rất khó để thực thi của chế độ dân chủ cổ điển. Nó vốn là khuôn mẫu của xã hội Tây phương được chúng ta bắt chước từ trước đến nay một cách khá dần dà. Vì thế tôi đã minh xác việc tôi tham gia cuộc bầu cử này như một cách trắc nghiệm để tìm ra một vài dữ kiện mà tôi muốn có để suy ngẫm về «bài toán dân chủ cho một quốc gia Á Phi như thế». Tôi không xem việc làm này như một dân thân (tôi xin nhắc lại tôi không dùng hai chữ này) và không xem việc đắc cử như một mục tiêu tối hậu.

Sống trong cuộc thế này tự nó đã là một vong thân. Trong nỗi buồn bã của một kiếp vong thân thì còn nói gì đến sự dân thân, có chăng là cố trả những món nợ chót vay để mà có thể thành công trở về với quê hương vĩnh cửu.

### DƯƠNG KIỀN

### TẠ VĂN TÀI Trí thức trẻ dân thân

Ảnh hưởng của bão Jean ở Trung Saigon trở lạnh, một cái lạnh phảng phất mùa đông đất Bắc trong không khí ẩm ướt của những đám mây mù. Các cuộc vận động bầu cử vào Hạ viện đang ráo riết diễn ra trong âm thầm. Những bộ mặt loang lổ của nhà hát Tây trong nhiệm kỳ qua đang tung ra các đòn phép, mong giữ được trọn kiếp... gật gù.

Giữa đám người lở loét ấy, ta thấy sự xuất hiện của một vài khuôn mặt mới không son phấn.

Tạ Văn Tài ông là ai? Trong dáng dấp còn ăn hết thư sinh, người trẻ Tạ Văn Tài đã có mặt giữa những khuôn mặt mới đó. Tạ Văn Tài, một giáo sư đại học có thể nói là đầy bằng cấp to tướng nhưng qua các hoạt động của ông trong những lãnh vực văn hóa, xã hội thì có một sự trái ngược. Ông đã tham gia trong rất nhiều các sinh hoạt của giới thanh niên sinh viên học sinh. Trong mấy năm qua nhà giáo Tạ Văn Tài ngoài nghề dạy học còn là luật sư và làm cố vấn pháp luật cho một số xí nghiệp tại Saigon. Trong địa hạt giáo dục ông đã được biết tới nhiều hơn trong các lãnh vực khác. Người Luật sư còn dẫn vết học trò ngồi kiều đầu gối quá tai, trên tấm nệm giữa đồng sáu bao bì bón cả một góc nhà. Miệng nói thao thao bất tuyệt. Ông nói không ngừng, không nghỉ, không cần tiếp hơi. Ông Tài không cao lớn và cũng không thấp, con người nhanh nhẹn, có một lối nói chuyện rất lôi cuốn. Trong chiếc áo sơ mi trắng cột tay đã ngả màu, cái cà vạt để trễ xuống dưới cổ, người lờ vê mệt mỏi sau chuyến đi Cam Ranh trở về. Ông Tài thắc mắc về sự co mặt của phái viên Đời.

Bản báo phái viên bèn nhẫn nhịp đặt ngay câu hỏi: «Cái ghế dân biểu nó có phải miếng đinh chung hay chằng? Đang ngồi ghế giáo sư ba viện Đại Học, đang kiểm soá già bằng nghề luật sư, ông con bon chen vào Hạ nghị Viện làm chi?

Như được gãi đúng chỗ ngứa nhà giáo Tạ Văn Tài bèn làm «phao» giải bay tâm sự. Ông đưa những do thúc đẩy ông ra tranh cử.. «Trong một tình trạng khẩn thiết như hiện nay, nếu những người chỉ không ra gánh vác, bọn ngu xuẩn lại ào múa gây vườn hoang như cũ, như vậy sẽ đưa tới tình trạng xúp đồ toàn diện các cơ chế xã hội, còn lý do ông chọn đơn vị Cam Ranh? Vì đây theo ông người Việt đã chịu ảnh hưởng và chi phối bởi nếp sống Mỹ rất nhiều. Là người đã nhiều năm du học ở Mỹ, có kinh nghiệm về người Mỹ, ông hy vọng với kinh nghiệm đó, ông sẽ cống hiến một phần nào cho đồng bào thị xã Cam Ranh. Mang hoài bão bằng bồ những vết thương cho quê hương, ông quả quyết một khi đắc cử sẽ quyết tranh đấu cho quyền lợi đồng bào, chủ quyền quốc gia phải tôn trọng (nhất là tại Cam Ranh nơi mà người Mỹ có khi tưởng họ là chủ nhân ông!).

Ta cần phải thực hiện một chính sách ngoại giao tự trọng, có kế hoạch để mưu tìm 1 thế đứng mới cho người VN. Ngoài ra những vấn đề giáo dục an ninh của thị xã phải được cải tiến, phát triển. Không thể để cho một dân tộc có trên 4000 năm văn hiến, mà càng ngày càng phá sản như hiện tại! Những người trẻ chúng ta không thể chấp nhận một tin trạng nô lệ bắt cứ từ đâu đến; Đề cuộc chiến tranh tàn này chấm dứt, ông chủ trương phải có một tinh thần hoà giải, tha đấu vô miêng hơn là đấu súng. Đó là giải pháp hòa bình tốt nhất».

Sau những năm hoạt động tích cực trong lãnh vực xã hội, giáo dục, cho tới nay giáo sư Tạ Văn Tài quyết định là phải ra tranh cử với mục đích để có đủ phương tiện phục vụ đồng bào tích cực hơn. Riêng đối với thị xã Cam Ranh ông tin rằng khi đắc cử, thì vấn đề đầu tiên ông sẽ tranh đấu làm sao cho nhà nước hợp thức hóa những căn nhà mà đồng bào mới xây cất, bị coi là bất hợp pháp. Giáo sư Tạ Văn Tài chủ trương biến Cam Ranh thành một Singapour VN, ông sẽ di vận động để liên kết Cam Ranh với các thành phố trên thế giới.

Ra tranh cử kỳ này ông cho biết đã dốc hết, các vốn liếng vợ chồng thất lụng buộc bụng từ khi lấy nhau. Sở dĩ giáo sư Tạ Văn Tài tranh cử ở Cam Ranh thay vì Saigon, vì nơi đây có các bạn bè thân thuộc có đồng chí cho đỡ tốn kém!

Qua những năm vùi mình trong hoạt động xã hội và giáo dục, với quá khứ đó, giáo sư Tạ Văn Tài đủ chứng minh cho một tương lai. Người ta nghĩ rằng những người dân Cam Ranh, sẽ không nhìn già hóa cuộc. Được biết giáo sư Tạ Văn Tài đã đậu tiến sĩ chính trị học (Ph.D) tại đại học Columbia. Về nước năm 1965, ông được mời dạy Học Viện Quốc gia hành chính. Sau đó ông cũng dạy tại cán đại học Luật khoa Saigon, Cần Thơ, Dalat, và làm giáo sư diễn giảng tại trường Cao đẳng Quốc phòng. GS Tạ Văn Tài cũng khoác áo lính một thời gian năm 1968, và dù là một con người dày nét thư sinh, ông

cũng đã sống đầy sương dan gió tại quân trường với vai trò của một binh sĩ. Theo GS Tài thì chính khoảng thời gian mặc đồ lính này đã giúp ông hiểu rõ nhiều nhất cái thân phận của một người dân của xứ chiểu tranh, nỗi khổ cự của những người trẻ VN lâm mình trong cơn đạn lửa.

Hiện giáo sư Tài đang sống với vợ con trong một căn nhà chật chội, rộng 4m dài 8m trong cù xá giáo chức. Trong căn phòng làm việc của ông, sách vở chất cao mấy bức tường và nhét đầy cả dưới gầm giường.

Phái viên Đời hỏi: «Giáo sư có tính kiém một căn nhà mới rộng rãi hơn, khi trở thành dân biều không?» Tạ Văn Tài cười: «Nếu làm dân biều để mua nhà mới thì thà rằng tôi đi làm các việc khác. Người ta sẵn sàng trả lương tôi bao nhiêu Mỹ kim mỗi tháng, mà tôi đâu có ham? Nếu những người trẻ tuổi như tôi mà chỉ lo làm giàu thì đất nước này sẽ đi về đâu?

### VŨ NGỤ CHIỀU (bút hiệu Nguyễn Vũ)

«Lính chiến vào hạ viện với hồn ma bè bạn trên vai».

Một sự tình cờ phái viên Đời đã gặp Đại úy Vũ Vũ Ngụ Chiêu vào một buổi tối, mà không ai hẹn trước.

30 tuổi đời, chưa vợ, không con, 8 năm lính. Vũ Ngụ Chiêu mang dáng dấp như tất cả những người trai hôm nay, già rất nhiều trước tuổi. Trong nét mặt lạnh lùng anh than thở: «buôn quá bạn ơi, 8 năm lính, 8 năm bắn giết. Sự hăng say của cái tuổi 22 đã đem tôi vào thực tế, một thực tế phũ phàng. Để tôi phải đổi mới với những gian đổi bất công. Là người đã suýt gởi mạng ở Lai Lào, Nguyễn Vũ nói với giọng mỉa mai: «Đây là một cuộc hành quân, được phát khởi bởi sự lầm lẫn của một số tướng lãnh. Vì họ là những người kém cỏi» (nguyên văn).

Điều này ai ai cũng có thể nhận thấy khi người ta đã mang những nguyên tắc du kích chiến để áp dụng vào một trận chiến qui ước. Hay, theo tin tinh báo địch có thiết giáp nhưng khi thiết lập các căn cứ hỏa lực người ta đã không mang theo mìn chống chiến xa.

Anh nói: tôi chứng kiến tận mắt, những cái chết của lính mà chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng được. Ngay trong không khí chết chóc đó chúng nó ăn chặn từng đồng bạc, lợi dụng từng xác chết của lính. Tại nó là những con kền kền xâu xé các thi thể gốc xuống.

Thấy rõ các bắt công, cũng như những cái chết uất ức của đời lính, những đói rách của nhau dân, cái phè phờ của lũ con buôn chiến tranh. Vũ Ngụ Chiêu có quyết định ra tranh cử. Bằng một giọng

**Điểm về chúa xót** anh nói : « Tôi phải hành động vì những thằng bạn đã ném xuống ! » Anh cho biết các bich chương vận động của anh chỉ vỗn vẹn một câu « lính chiến vào Hạ viện với hồn ma bè bạn trên vai ».

Ra ứng cử ở Gia Định người pháo thủ Dù Vũ ngự Chiêu, đã cho là mình có rất nhiều đối tượng cụ thể. Anh cho đối tượng của mình là : tương lai mịt mù của tuổi trẻ hôm nay, những tương tàn của người Việt, các ma cà rồng chiến tranh, những lầm than bất công của xã hội.

Những lời nói của anh lúc thì xót xa, lúc thì quyết liệt « tôi chết từ ngày ra tranh cử » cho tôi nay tôi chưa có một sự vận động nào. Tất cả đều do tình cảm bạn bè cõi đồng cho, không đi ăn xin phiếu, không lay súi cũng chẳng lạy cha. Thành bại không đáng kể. Muốn mượn dịp này để đi vào quần chúng, sẽ không ngừng, đi mãi để nói lên tiếng nói của đám lính và dân cùng khổ.

Trong căn phòng ánh sáng đủ chiếu rõ mặt nhau, của hai ngọn đèn lùm, lùm tỏ, (diện cúp) khuôn mặt anh gợn lên những nét suy tư. Vũ ngự Chiêu với bút hiệu Nguyễn Vũ ký trên 20 tác phẩm xuất bản, anh còn đang theo học ban Triết ở Đại học Văn khoa Saigon.

Sau 8 năm trong lính, với những kỷ niệm đầy xót xa của đời lính, Anh tâm sự « Tôi đi lính năm 22 tuổi còn cái hăng say của thằng con trai mới lớn, mang mộng ước và trời, lấp bè, nhưng dần dần mộng ước đã tiêu tan, ngày đầu tiên ra đơn vị để lại tôi một kỷ niệm :

« Đơn vị tôi đóng ven một làng có mấy mái tranh sơ xác, thường thường trong các cuộc hành quân chúng tôi thường ăn lương khô. Hôm đó tôi tới trình diện đơn vị, bữa ăn buổi chiều đó đã có thêm chất tươi, đó là những miếng thịt gà béo vàng. Tôi hỏi một người lính ở đâu có thứ này ? Hắn nói : em mới mua trong làng. Với sự ngày thơ của những ngày đầu của đời lính, tôi cũng tin là đúng. Nhưng sau tôi mới biết, những con gà bữa đó, nó đã bắt ở trong làng. Tôi liền tưởng tới những thằng lính Tây vào càn quét làng tôi. Khi tôi còn nhỏ — miếng thịt Tây càn, một kỷ niệm của đời lính ! »

Quan Ba Dù Vũ ngự Chiêu 8 năm lính, 8 năm lận lội từ Bến hải tới Cà Mau. Anh nói : « những kỷ niệm buồn, vui của đời pháo thủ đơn vị tôi hành quân ở Vĩnh Châu Bạc Liêu, tôi là Sĩ Quan Tiền Sát ở đây ».

Khi làng bị tấn công, những người dân Vĩnh Châu bồng bế nhau chạy. Họ bắt pháo binh phải bắn thẳng vào đám người đó. Tôi nhất định từ chối và kết quả là 60 ngày trọng cầm ! Dù bị hình phạt đó, tôi vẫn hăng diện với việc làm của tôi.

Buổi sáng nói chuyện của chúng tôi xoay qua vấn đề thời sự. Anh nhắc đến các khuôn mặt nhảm nhở trong kỳ tranh cử này, những áp lực của người bạn đồng minh xứ Cờ Hoa, sự gian lận và bầu cử, những nhận xét đối

với các ứng cử viên tổng thống. Nói đến sự gian lận và áp lực của Mỹ, anh cả quyết 100 phần trăm là có. Cho nên sự ra tranh cử của anh là một hành động húc đầu vào bụi rậm ! Nhận xét về chế độ hiện tại, Vũ ngự Chiêu cho là : « một trò chơi hoạt họa dân chủ ! Những người ứng cử i. thống kỳ này đều không xứng đáng và người nào cũng vậy vì họ là những người máy, nên đều được xử dụng như nhau. Anh nói : Chúng ta chỉ có tổng thống 50 năm sau khi một tình thế mới thay đổi, thoát khỏi các ảnh hưởng ngoại bang.

Nguyễn Vũ, sau khi nhận định về cái gọi là « thê kẹt » của những nước nhược tiểu như Việt Nam trong mắt lười nghiệt ngã của ngoại cường, đã đề ra chủ trương Tự Cứu. Anh nói : « Trên mọi thế liên minh, người ta chỉ đặt vấn đề lợi. Mọi cam kết của ngoại cường không ra ngoài chữ lợi đó. Ta phải tiên đoán được sự bỏ rơi của người Mỹ nếu cái móc nỗi lợi đã hết. Vì thế người Việt Nam phải tự cứu lấy chính mình ».

Sau 25 năm chiến chiến ròng rã, đặc biệt gần đây với sự hiện diện của 500.000 lính Mỹ, kinh tế và văn hóa Việt Nam đã trở thành một vũng lầy. Người Mỹ đã tạo cho chúng ta thật nhiều nhu cầu thường nhật, trong khi đó chúng ta phải ngửa tay xin họ từng đồng. Nhìn vào cảnh sống chật vật của giới quân nhân, công chức hiện nay — cũng như giới nông dân — người ta có thể thấy ngay thảm trạng « công tử ăn xin » của chúng ta. Vì thế Nguyễn Vũ đưa ra kế hoạch « 10 đồng cải tiến nhân sinh ». Mỗi tháng, 1 người Việt Nam trên 18 tuổi sẽ đóng góp 10đ cho kế hoạch này. Dân số VN khoảng 15 triệu. 1 tháng ta sẽ thu được 150 triệu đồng.

Số tiền này sẽ được dùng cho 3 công tác :

- Phát triển giáo dục
- Phát triển y tế nông thôn
- Giúp vốn cho các tiêu thương.

1) Giáo dục : 1 tháng ta sẽ có 45.000.000 dành cho kế hoạch phát triển giáo dục, đủ cấp học bõng cho 50 sv xuất ngoại, (20 ngàn 1 tháng) xây được 1 ngôi trường với giá 10 triệu đồng) còn lại 20 triệu cấp học bõng cho học sinh nghèo.

2) Y tế : 1 tháng ta sẽ có 15 triệu cho kế hoạch y tế nông thôn.

3) Số tiền còn lại 90 triệu để giúp cho 90 người (mỗi người một triệu đồng) để kinh doanh hay canh tác. Số người này sẽ tăng lên theo 1 cấp số cộng. Như thế chỉ trong 5 năm, chúng ta sẽ có được ít nhất 9720 gia đình đã từng cầm trong tay 1 triệu đồng để sinh lợi.

Chỉ cần 3 kế hoạch ngũ niên, xã hội chúng ta đã bớt lệ thuộc ngoại bang rất nhiều.

Nguyễn Vũ hứa sẽ cho công bố kế hoạch này một ngày gần đây.

Buổi nói chuyện đã hơn hai giờ đồng hồ chúng tôi đã từ giã anh ra về.

Trong hang ngũ mủ đỏ, với một Nguyễn văn Dương tự sát để giữ màu cờ sắc áo, dù anh chết

nhưng tên anh vẫn được nhắc nhở zanh không chết đâu anh, người anh hùng mủ đỏ tên Dương. Nay một Vũ Ngự Chiêu coi mình như đã chết từ ngày ra tranh cử. Qua hành động của Dương trước đây và Chiêu hôm nay, chúng tôi cũng lập lại câu trên : Anh không chết đâu anh, người lính Dù, mủ đỏ tên Vũ Ngự Chiêu ».

29-7-71

## LÊ VĂN CHÍNH thi sĩ muôn làm cách mạng

« Các anh hãy nghĩ tới cách giết chết tôi trước khi ủng hộ cho tôi. Tôi cũng sẽ nói điều này với đồng bào tôi ngoài đó, nhất là với những người bạn trẻ. Năm nay tôi 30 tuổi. Cái tuổi 30 không thể là cái tuổi của Phản Bội, với lầm già với con đường bất chính như tham nhũng, vô liêm sỉ. Tham dự trò chơi dân chủ kỳ này, đặc cử hay thất cử đối với tôi không quan trọng. Ba mươi tuổi, tôi còn quá trẻ. Tôi chỉ sợ mình không kiên nhẫn, thiếu thiện chí phục vụ cũng như khả năng, còn như nếu mình có đủ, không năm nay thì năm khác, chán gì cơ hội, hoàn cảnh cho mình tham dự ».

Trên đây là những điều thổ lộ của anh Lê Văn Chính, ứng cử viên đơn vị Bình Thuận với chúng tôi tại tòa soạn báo Đời trong lần anh về Saigon xin nhật hà con và bạn bè 50.000 để nộp tiền ký quỹ ra ứng cử.

Chúng tôi tin anh Chính vì chúng tôi biết anh ấy từ lâu, khoảng năm 1960 khi anh còn làm thơ dưới bút hiệu Sương Biên Thùy và anh đã in được 2 tập thơ vào năm 1963 là « Nỗi buồn nhược tiểu », và năm 1967 với các anh em khác trong nhóm Thủ Độ của nhà văn Thế Uyên là tập « Lời phản kháng của những người làm thơ » Việt Nam. Trở lại thời gian hơn 4 năm nay, anh bỗ làm thơ, trở sang viết thư luận và nhận định chính trị, trên các nhật báo Hoa Bình, Độc Lập, Tranh Đấu Tin Sáng, Gió Nam, Sóng Mạnh và Quyết Tiến..

Giới thiệu anh Lê Văn Chính với độc giả Báo Đời vì chúng tôi tin điều anh Chính nói là : « Có thể



thời thế làm tôi tranh đấu không biến hiện, làm tôi điêu linh Quốc Hội, nhưng chắc chắn tôi làm được những điều hữu ích cho đồng bào tại đơn vị của tôi. Toàn thể nhất của tôi là noi gương các bạn bè tôi ở Quảng Ngãi như anh Nguyễn Liệu, Hà nguyên Thạch, Nguyễn cao Can để thực hiện một trung học Bình Thuận Nghĩa Thực. Nếu trên toàn quốc có vài chục Nghĩa Thực như thế, cuộc vận động cách mạng xã hội đâu có khó khăn ! Tôi nghĩ thật là khốn nạn nếu một tên Dân Biển nhận một tháng 150.000đ mà không làm được gì giúp ích cho bà con cảnh tai mỗi đơn vị. Ứng hộ anh hết mình, nhưng qua tình chúng tôi lo ngại cho anh trước những ma thuật của bọn người tung tiền bạc để cố mua cho được cái ghế dân biểu hòng kiếm lời như một ông Bác sĩ hay ông Hội Đồng nào đó.

## B.S BÙI KIẾN TÍN giữa tư bản và lao động

Gó lẽ khi ra ứng cử Bác sĩ Tin không cần phải cõi động tên tuổi của ông. Vì từ hơn 20 năm nay cái tên Bác sĩ Tin đã quá quen thuộc với dân chúng miền Nam này. Tên của ông được treo trên các bảng hiệu quảng cáo khắp nước, là tên của loại dầu khuynh diệp do ông bào chế ra.

Nếu dò hỏi chống bão cõi những năm trước 1950, qui vị có thể thấy bài giới thiệu Khuynh diệp Bác sĩ Tin làm vinh dự cho nhà bào chế. Bác sĩ Bùi Kiến Tin được mô tả là một nhà y học đầu tiên biêt phục vụ nền y học quốc gia bằng cách dùng nguyên liệu bản xứ chế hóa một thứ dầu nóng để cạnh tranh với các chủ Ba. Hồi đó, các bài quảng cáo côn hổ hào người Việt Nam yêu nước phải ứng hộ bác sĩ Tin !

Nhờ lô dầu khuynh diệp đó, vị bác sĩ có ác kinh doanh đã trở nên một nhà tư bản. Nhưng không phải chỉ là một nhà tư bản, ông Bùi Kiến Tin còn dẫn thân vào rất nhiều hoạt động xã hội và kinh tế. Trong nhiều năm, BS Bùi Kiến Tin đã làm chủ tịch hội đồng bảo trợ của Hội Hướng Đạo Việt Nam. Khu đất bên cạnh xã là Biên Hòa, một thời cầm đầu Trại Huấn luyện của Hội HDVN cũng là đất của B. sĩ Tin cho mượn. Ông BK.Tin còn hoạt động trong các hiệp hội thương gia và kỹ nghệ gia, hội Khoa Học Kỹ Thuật, và cả trong các nghiệp đoàn lao động.

Việc BS Bùi Kiến Tin ra ứng cử dân biểu chắc sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên. Con người đã thành công trên trường đời, có địa vị và sảnh nghiệp như vậy, còn dẫn thân vào Hạ nghị Viện làm chi ?

Câu hỏi đó có lẽ chỉ BS Bùi Kiến Tin trả lời được, bằng hành động của ông nếu ông đặc cử. Một người đã thành công trong lãnh vực thương mại này bước sang địa hạt chính trị, với các kinh

nghiệm đó chắc ông sẽ đạt được sự thành công trên chính trường. Sự dấn bước vào con đường chính trị của ông trong cuộc tranh cử vào Hạ viện kỳ này, được mô tả như một sự nhập cuộc tích cực. Với ước vọng cải tạo xã hội, là một nhà tư bản, ông muốn cống hiến những giải pháp kinh tế để gỡ rối cho tình trạng bi đát của xã hội. Ông hy vọng một nước VN được kỹ nghệ hóa, tổ chức trong tinh thần lao động lợi, sao cho hai giai cấp tư bản, và sản xích lại gần nhau, cùng bắt tay xây dựng. Đó là lời BS Tín nói với phái viên báo Đời.

Ông cả quyết một khi đắc cử, những lời đã hứa ông sẽ thực hiện bằng mọi cách. Ông nói: với từng này tuổi đầu, tiền tài, danh vọng đều có đủ. Tôi muốn đem cái «cố» của tôi để chia sẻ một phần nào cho voi bò đau khổ của nhân dân, nhất là các anh em lao động, ông tin rằng lần này quần chúng sẽ chọn được những dân biểu bằng sát thay thế những bằng rơm!

Là con người đã dành gần trọn cuộc đời hoạt động trong lãnh vực thương mại, nên tâm trạng của ông sau khi đắc cử, ngoài việc tranh đấu cho chủ quyền quốc gia không thể kéo dài tinh trạng «Mỹ muôn là trời muôn». Ông còn cố gắng cùng các đồng vien soạn thảo những dự luật kinh tế, xã hội ông đã soạn sẵn những chương trình quân đội hòa nhàn dân và nhân dân hóa quân đội để vừa sản xuất, vừa chiến đấu phá vỡ các vây hãm bằng mặt trận kinh tế của ngoại bang, tránh tình trạng sống «lầm gửi» như hiện nay,

Sự gặp gỡ phái viên Đời, trong 1 trường hợp bất ngờ, chúng tôi đã nhận thấy một con người Bắc sĩ Tín khác hẳn những khuôn mặt của những nhà đại tư bản mà thường thấy,

Là người giàu có, thành công, nhưng BS Bùi K. Tín sống một cuộc sống thật giản dị. Ông tiếp khách trong bộ y phục tầm thường và dạng nói tìn tưởng, chắc chắn của ông không có một lời văn hoa rỗng nèo.

Trong khi đang nói chuyện, có nhiều người vào muôn gặp BS Tín ông đều tiếp đãi bằng những lời lẽ độ, ngay đối với một người lao động. Có lẽ chính thái độ đó là yếu tố thành công của ông!

Bác sĩ Tín năm nay 59 tuổi, người Quảng Nam năm 1940 tại Paris ông trình luận án y khoa bác sĩ với đề tài «Đông Dương cần phải có 65 triệu dân»



## Mách giúp

**Muốn khỏi ngay tê bại, phong thấp, nhức mỏi** (khi trời hay cảm vặt, nơi gân cổ và vai, nhức các khớp xương, bắp thịt, đau lưng) hoặc mồ hôi tay chân, hãy hỏi thuốc **Tê Thấp Gia Truyền** thản hiệu tại nhà buôn THANH THẢO, số 434 (số cũ 266) Lê quang Định, Xóm Cà — Gia Định hoặc D.T : 41.323 nhờ chỉ dùm.

Trong những năm sau ông cũng như toàn thế giới trí thức lúc bấy giờ, đã入党 vào cuộc kháng chiến của toàn dân để chống thực dân Pháp. Hiện nay ông Tín là cố vấn y tế xã hội cho Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong toàn quốc. Ngoài ra ông còn trông coi một số cơ sở như nhà thuốc Bác sĩ Tín, công ty Bình điện Việt Nam tại khu kỹ nghệ Biên Hòa, Công ty Liên Hiệp vận tải. Mới đây ông đã được bộ Lao động thưởng Lao động Bội tinh đệ nhất hạng. Về lãnh vực xã hội ông nguyên là Chủ tịch Phủ luân hội Saigon, Chủ tịch ủy ban cứu trợ nạn lụt Quảng Nam, Quảng Tín và hội viên hội Hồi thập tự Việt Nam. Ông tin tưởng với sự hỗ trợ của đảng Cộng Sản và với cảm tình của anh em lao động, trí thức dành cho, ông hy vọng sẽ là đại diện của giới này ở Hạ Viện... Ông cũng minh xác rằng đảng Cộng Sản được thành lập, không phải do ý muốn của người ngoài mà nó là sự lớn mạnh tự nhiên của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trong môi trường sinh hoạt chính trị của Nam Việt Nam.

Trên cương vị của một nhà tư bản, ông đã lòn tiếng đả kích, chánh sách kinh tế hiện tại, và cho là một thứ chánh sách vô chánh sách, mang tính chất tự sát, và sẽ sụp đổ hoàn toàn, khi Mỹ cướp viện trợ. Với một giọng nói đượm vẻ xót xa: «thật là một điều đau khổ là chúng ta không có một kế hoạch nào cả, trong khi Liên hiệp quốc và các ngân hàng quốc tế sẵn sàng cho chúng ta vay tiền. Năm nay đã ngoài 50 tuổi, tay trắng làm nên, hiện là người «đi già» trên thương trường không lẽ sự thành công không đến với ông trên chính trường?

## BÙI HỒNG SĨ Sinh viên tranh đấu

Trong các ứng cử viên mà anh em báo Đời đã giới thiệu, có lẽ Bùi Hồng Sĩ là người trẻ nhất, và cũng là người nghèo nhất. Đáng lẽ tại đơn vị 1, báo Đời đã giới thiệu lãnh tụ SV Phạm Văn Quang, người đã lục quyền tiền của các anh em trong tòa soạn để chi tiêu vận động bầu cử. Nhưng Quang đã bị bác đơn.

Bùi Hồng Sĩ cũng là một lãnh tụ SV, nhưng anh bản tính trầm trồ, ít nói, không lè lè áo dư luận sau các cuộc xuống đường, dù hầu hết các cuộc xuống đường những năm 65-66 đến 67 Bùi Hồng Sĩ đều có mặt trong hàng ngũ lãnh đạo,

Bản tính trầm tĩnh có lẽ do Bùi Hồng Sĩ là một SV ban triết tại Đại học Văn khoa Saigon. Anh tốt nghiệp năm 1967 và đang ghi tên học Cao học thi bị gọi nhập ngũ vào năm 70.

Ngay từ thuở bước vào đại học Văn khoa, vừa đúng 20 tuổi, Bùi Hồng Sĩ đã dấn thân tranh đấu. Năm 1963, Bùi Hồng Sĩ hoạt động trong UB Thanh Niên SVHS Cứu nguy Phật giáo,

Năm 1964 Sĩ đứng đầu một liên danh có khuynh hướng Phật giáo tranh cử tại Đại học Văn Khoa, và đã đắc cử sát nút, dù liên danh đối lập của anh được coi là Công giáo di cư đã nặn ra 3, 4 liên danh ngồi để chia phiếu của anh.

Với chức vụ chủ tịch SV Đoàn Văn Khoa, Bùi Hồng Sĩ đã làm Tổng thư ký UB Trung ương Cứu Trợ Nạn Lụt miền Trung của SVHS. UB này đã tổ chức các công tác lớn lao buy động hàng ngàn SVHS di cư trợ.

Sau đó, Bùi Hồng Sĩ làm phó Chủ tịch Nội vụ của Tổng hội Sinh viên Saigon và làm chủ bút tuần báo Sinh viên.

Năm 1966 có thể gọi là Năm Xuống Đường của SV Saigon, nhất là đối với SV Phật Tử. Cuộc hành quân Đà Nẵng do tướng Loan chỉ huy dẹp đám quân nổi dậy của đại tá Đàm Quang Yên đã gây bao nhiêu cuộc đấu tranh xuống đường. Bùi Hồng Sĩ khi đó đã tổ chức Đại hội Sinh viên Saigon chống nội chiến miền Trung.

Cũng trong thời gian đó, Sĩ chủ trương nguyệt san Đối Thoại, một tờ báo được coi là khuynh tả?

Là một người tranh đấu khuynh tả, nhưng Bùi Hồng Sĩ cũng không chấp nhận Cộng Sản. Vì vậy khi các cán bộ Sinh viên vận của Cộng Sản bắt đầu len lỏi vào đại học, thì Bùi Hồng Sĩ là một mục tiêu thành toán của họ.

Năm 1968, ngày 20 tháng 12 trước cuộc bầu cử ban đại diện ĐH Văn Khoa, Bùi Hồng Sĩ đã bị ám sát ngay trước cửa trường Đại học Văn Khoa. Tên sát nhân đã bắn hụt, nhưng Bùi Hồng Sĩ cũng phải nằm dưỡng thương một thời gian, về thê xác cũng như tinh thần. Kể từ năm đó, diễn đàn Đại diện SV ĐH Văn Khoa lọt vào nhóm SV có khuynh hướng cực đoan.



Trong cuộc đời một chiến sĩ tranh đấu cho lý tưởng dân tộc và xã hội, những thành tích trên cũng đủ đánh dấu cuộc đời của Bùi Hồng Sĩ.

Năm 1969, Bùi Hồng Sĩ bắt đầu cuộc đời gõ đầu tre, làm hiệu trưởng trường Nguyễn Trực, Long Xuyên.

Ứng cử viên Bùi Hồng Sĩ bắt đầu chạy đến tòa báo Đời từ khi anh có ý định ra tranh cử. Mục đích của Sĩ là.., vay tiền anh em để ký quỹ. Có lẽ là trong 86 ứng cử viên đơn vị 1, thi Bùi Hồng Sĩ là ứng cử viên nghèo nhất!

Không biết con người nghèo nàn đó có xứng đáng được đồng bào nghèo ủng hộ chẳng?

Con người Sinh viên tranh đấu có xứng đáng được giới trí thức trẻ ủng hộ chẳng?



## BIẾT RỜI !

- Mỹ, Tàu Cộng kết thân rồi đây  
Ông Kieu này, ông thấy hay không  
Nói da xáo thịt tốn công  
Bắc, Nam xương trắng máu hồng cho ai ?  
Phận nhược tiểu dài dài đau xót  
Vật tế thần đắng đắt hy sinh  
Một khi chấm dứt «chương trình»  
Đồng minh, đồng chí quay mình bỏ rơi !  
Danh nhau mãi đây trời khói lửa  
Những tóc tang thống khổ ai mang ?  
Dàn anh hai đắng chảy lòng  
Bắt tay thỏa hiệp trao hàng bẩn buôn !
- Ông hay chữa, có buồn thì khóc  
Còn đứa mồm tán dóc thì thôi  
Mỹ mung, khò lầm, biết rồi  
Lạ gì mà phải kêu trời oán than !  
Bạn để quốc hung tàn vẫn thế  
Tây hay Đông, bắt kè màu da  
Hướng về quyền lợi tối đa  
Dàn em khốn khổ, kệ cha chú mày !  
Riêng cái bạn chân tay hồn hập  
Bạn Việt gian buông thả lương tâm  
Ngủ trên xác chết, lỗi lầm  
Vẫn cõng cái mặt ngãm ngầm hại dân  
Nam hay Bắc hai phần rửa cá  
Bị đòn anh hành hạ bấy lâu  
Giờ đây như rắn không đầu  
Ngo ngoe khúc giữa có châu đi duong

TÚ KẼU

# THẮNG QUÁI VẬT



Hắn cũng không nhớ rõ cái tên «Thắng Quái Vật» đến với hắn hồi nào. Hắn chỉ biết sau khi đã lang thang mấy năm trời trong các ngõ ngách Saigon, bây giờ hắn về hẻm này. Hắn về đây sống, không phải vì hẻm này tráng xi mảng sạch sẽ, không ngập lụt như những nơi khác về mùa mưa, hay vì nơi này chỉ mình hắn là thử dân lang thang, vô nghề nghiệp.

Hắn chỉ biết sau một năm dài suy nghĩ, dần vặt, hắn trở lại khu nhà nơi hắn và gia đình hắn sống từ ngày di cư vào Nam. Và từ ngày hắn trở về đây, với những khó khăn, đòn ngô của lũ trẻ theo chọc ghẹo. Lũ trẻ đặt tên hắn là «Thắng Quái Vật».

Hắn đã nhiều lần nghĩ đến cái tên mà buồn cười. Trước kia, hồi hắn còn đi bay, bạn bè vẫn gọi hắn là «Thắng Quái Vật». Một sự trùng hợp chính hắn cũng không ngờ. Đến cả vì phi đoàn trưởng cũng gọi thế mỗi lần gọi hắn vào nói chuyện. Ngày xưa, cái tên quái dị hay hay này đến với hắn thật dễ dàng. Nhờ hắn có một thân hình

với bạn hắn. Ngày ấy, hắn nhớ đã lách mươi mấy ngày trọng cầm. Chỉ vì những cái ngông nghênh vui vẻ đến ồn ào hắn đã bị mang cái tên «Thắng Quái Vật» ngày trước...

Đêm nay buồn. Đêm thật dài vì mưa gió. Hắn ngồi thu mình dưới hiên một căn nhà trong hẻm. Tay cuộn những vụn thuốc lá hắn nhặt được trong ngày hút cho đỡ lạnh. Hắn muốn khóc nhưng không thể được. Hắn chỉ còn những giọt nước mắt khô trong mắt, trong tim.

Bây giờ hắn đã trở thành một quái vật thật sự. Bộ mặt đẹp trai ngày xưa lùn này nhăn nheo, những gai thịt mọc lởm chởm trên trán, trên mũi, trên má, trên hai tai hắn như một quả chôm chôm. Đôi mắt hàn báy giờ — con một con cũng bị mù mắt kéo chảy dài xuống nhầy nhụa. Đôi môi đã nát. Mỗi dưới định lấy chiếc cầm xé đôi xương nghị của hắn. Thần thể hắn cũng già khéo không kém. Những vết cháy bốc hoang da thịt, một cánh tay đã cứng nhắc, té liệt.

Hắn ngồi đây, cười cười, mếu

mếu như một đứa trẻ mất trí. Thắng Quái Vật ! Bây giờ may mắn thế này sao ?

Hắn ngồi đã lâu không ngủ để chờ con chó cái, con chó hoang đã theo hắn như một người tình theo một người tình không biết từ bao giờ. Hình như là nó ở hẻm này lâu hơn hắn. Bắt chước lũ trẻ, hắn cũng gọi nó là «con ghẻ». Cái tên thật đúng. Con chó cái ghê trợ trại như tên cũ. Hắn lầm bầm: «Lại đi theo trai rồi ! Không biết có thắng chó nào mè nỗi nó không ?» Hắn nghĩ đến con chó và thấy lo cho nó lâm. Dù sao nó cũng là người bạn của hắn. Hắn chỉ còn một mình nó để cảm thấy đỡ lẻ loi.

Rồi hắn ngủ thiếp trong cơn mè sảng thường xuyên. Một chiếc máy bay bốc cháy lao vụt xuống khu rừng. Bảy ma quỷ, yêu tinh nhảy múa. Máu toé lên thành lửa đốt cháy cây cỏ, thân thể hắn và con tàu.

Trong cơn mè sảng, hắn ngửi thấy mùi hôi của «con ghê». Hắn cảm thấy lạnh lạnh trên má. Cố lè con chó đang hôn minh đầy. Hắn nghĩ thăm.

Hắn nhớ hối mồi quay về hẻm này, hắn đã phải khổ sở lắm mồi làm quen được với đời sống trong hẻm. Làm quen với người lớn, với đàn bà con gái điệu bộ, và nhất là lũ trẻ con, vừa run sợ vừa thích thú chọc hắn. Những ngày đầu không ai dám lại gần hắn trừ con chó ghê. Hắn đón đau đớn chai lì.

Hắn sống bằng cách đi xin cơm thừa trong hẻm. Hắn may mắn là họ cũng thương hắn và thế là hắn tạm sống đủ.

Dân trong hẻm này đồn hắn dở người và cầm điếc. Họ đã chấp nhận hắn vì hắn có vẻ hiền lành và vô hại. Bây giờ đêm về bọn trẻ con không còn theo chọc hánh nữa. những đứa con gái mà hắn biết tên không còn tránh xa hắn mỗi lần họ bắt chẹt gặp hắn !

Người ta đã dám nhìn hắn gần hơn, đã cười với hắn. Lũ trẻ cũng đồn rằng hắn không cầm chung kè cò nhiều đêm chúng nghe hắn thêu thảo gọi «Mẹ ơi, mẹ ơi ?»

Vào những ngày sau, thấy hắn thật tỉnh trí, hàng xóm đã có người

dám gọi hắn vào nhà hỏi chuyện, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy hắn mở miệng nói một lời. Hắn chỉ ra hiệu, múa tay múa chân và đôi khi mắt hắn long lanh như muốn khóc. Hắn thường là cà đến nhà bà Phán Văn. Có lẽ hắn mê cái tàu bay kiều mẫu đặt trên chiếc tivi của nhà bà. Bà Phán Văn vẫn thường nói điều đó với hàng xóm. Bà còn kể có nhiều hôm hắn xin vào quét dọn chỉ để ngắm cái máy bay đó. Bà thấy cũng tội nèn think thoảng vẫn cho hắn làm công việc nhẹ và cho hắn những đồ ăn thừa thật ngọt. Hắn thường ngắm bà, ngắm bọn trẻ trong nhà với ánh mắt kỳ lạ đầy cảm thương và cứ mỗi lần đứng nhìn tấm ảnh màu lớn treo trên tường, tấm ảnh của Toàn, con trai bà Phán Văn trong bộ đồ bay cam, hắn lặng người, và nước mắt úa mi. Hắn lầm lũi bỏ ra.

Cứ thế hắn tiếp tục sống ở hẻm này. Hắn đã lang thang vì cứ đêm là hắn trở về mái hiên nhà bà Phán Văn ngủ một giấc tối sáng. Hắn chỉ mỉm cười rồi lại cúi mặt.

Cứ thế hắn tiếp tục sống ở hẻm này. Hắn đã lang thang vì cứ đêm là hắn trở về mái hiên nhà bà Phán Văn ngủ một giấc tối sáng.

Cho đến 1 hôm trời còn mờ sáng, bỗng nhiên hàng xóm kinh hoàng thức dậy vì tiếng kêu thất thanh của bà Phán Văn. Người ta chạy xô tới nhà bà. Bà như không đứng vững nổi ở thềm nhà. Bà kêu không ra hơi: «Trời ơi ! Thắng Quái... ông bà ơi, xem Thắng Quái nó làm sao thế này ?»

Một người đàn ông gan dạ nhất đờ lưng Thắng Quái dậy. Mồm nó đầy hơi bia. Chung quanh nó đầy mẩu thuốc. Một bao Lucky lép xẹp, hộp Guigoz và... mấy ống thuốc ngủ lăn lóc.

Mắt Thắng Quái lờ đờ. Con mắt độc nhất của nó nhìn bà Phán Văn triều miễn không rời. Hơi thở của nó yếu dần.

Chợt sau một cái rung người, nó đưa tay lên nắm lấy áo bà Phán Văn. Mắt nó vụt sáng, miệng rên như một con thú bị thương :

— Mẹ ơi ! Mẹ ơi, con...

Nhìn bao Lucky, nhìn mặt thằng Quái, nhìn hốt hoảng, nhìn một lần cuối thân hình «Thắng Quái» quắn lén rồi im lìm bà Phán Văn chợt nghĩ đến Toàn, con trai bà đã bị mất tích trong một phi vụ chiến đấu mấy năm nay. Bà như thấy một màn đèn chùm phủ cả không gian, bà cảm thấy chói với như đang rơi trong một hố thăm tối

ngòm.

# NHĨ QUANH MỘT BÀI KHÔNG VIỆT



Tren một tờ báo tại Saigon, sự phản ứng của Hà Nội trước cuộc kết thân Hoa Thịnh Đốn — Bắc Kinh đã được đưa lên hàng tít đậm cột. Tôi có cảm tưởng khi đặt hàng tít đó, người đầu bếp của tờ báo đã sảng khoái hết sức, vì hàng chữ đen đậm kia đã đập vào mắt người đọc như một lời reo vui không vướng một chút e dè. Tôi nghĩ rằng mức độ sảng khoái của nhiều người khi nghe tin Hồ Chí Minh chết cũng chỉ tới thế là cùng. Sự sảng khoái trên tất nhiên không có gì là khó hiểu. Từ ngót hai mươi năm nay, hai miền Nam — Bắc đã trở thành thù địch. Tuy mang cùng một quốc hiệu, nhưng khoảng cách nhau nhoi Bến Hải đã không thể hàn gắn bằng một nhịp cầu nào, dù nơi đó vẫn có sẵn cả một cây cầu còn nguyên vẹn. Sự kết thân Hoa Thịnh Đốn Bắc Kinh có nghĩa là Hà Nội vừa bị dồn vào một thế khó khăn. Hoa Lục — kẻ từ đây không còn là một hậu phương lớn đầy tự hào của người miền Bắc nữa. Trái lại, kẻ từ đây, Hoa Lục còn biến thành một khối lực lượng hùng hậu để xuống những tham vọng của người Miền Bắc. Cái bắt tay giữa Kissinger và Chu Ân Lai chắc chắn không thể có do ý kiến của Hà Nội. Cái bắt tay đó chắc chắn cũng đã không được thông báo trước cho Hà Nội dù chỉ nam phút trước khi xảy ra. Rất có thể là vào giữa lúc Kissinger nắm tay Che Ân Lai, đại sứ của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, anh em của miền Bắc tại Hà Nội vẫn đang nhắc với những lãnh đạo chế độ Hà Nội việc cần phải dồn mạnh các nỗ lực chống Mỹ hơn nữa, dồn mạnh tới mức độ cuối cùng mà họ có thể làm được. Khi nói như thế, đương nhiên người đại diện cho chế độ Bắc Kinh sẽ vẫn phải nhắc tới những lời cam kết giúp đỡ mà từ trước tới nay họ vẫn đưa ra. Nhưng Bắc Kinh sẽ còn giúp đỡ cho Hà Nội những gì sau khi Kissinger đã đặt chân vào Hoa Lục? Một cuộc tình đã tan vỡ bằng

cái thái độ tinh phu trắng trợn và tàn ác. Ở cái thế đối nghịch hiện nay, người miền Nam quả không thể không sảng khoái trước sự diễn biến của tinh thần có phần bi đát đó của miền Bắc.

II

Nhưng đúng ra không chỉ riêng miền Bắc mới mang thân phận của người bị tinh phu trong cuộc kết thân Hoa Thịnh Đốn — Bắc Kinh. Thân phận này miền Nam cũng dự phần chia sẻ và có lẽ còn phải đón nhận sớm hơn miền Bắc nữa. Kể từ năm 1968, chính quyền Hoa Thịnh Đốn, anh em của chế độ miền Nam đã hơn mộ lần cho thấy rõ khuynh hướng dứt áo ra đi của họ. Bằng những hành động cụ thể nhất. Hoa Thịnh Đốn đã không hề che dấu ý định bỏ rơi tất cả những gì mà họ đã từng cam kết là phải bảo vệ bằng mọi giá. Mặc dù trong những lời tuyên bố, Johnson rồi Nixon vẫn xác nhận yểm trợ tới cùng cuộc chiến đấu bảo vệ tự do của miền Nam Việt Nam nhưng giá trị của những lời tuyên bố long trọng đó đã trở nên những điều hết sức đáng ngờ. Vì ngay trong khi các lãnh tụ quốc gia tuyên bố như thế, một phần dư luận Mỹ lại được sử dụng vào việc đề cao những con bài trung lập và liên hiệp do người Mỹ ném vào lãnh thổ miền Nam. Thêm vào đó, các nguồn tin báo chí vẫn hăng hárga cho biết rằng hoặc đã có sự tiếp xúc mật giữa Mỹ và phe bên kia tại Ba Lê, hoặc đã có sự tiếp xúc mật giữa Mỹ và phe bên kia tại Vạn Tượng, có khi ngay tại cả Saigon nữa. Chiều hướng muôn vƠn tới của Mỹ theo các nguồn tin trên diễn tả, chỉ là một cuộc bắt tay với Cộng Sản, kẻ địch mà Hoa Thịnh Đốn vẫn nhắc nhở chế độ Sài Gòn phải chống đối cho đến cùng. Lời nhắc nhở của Hoa Thịnh Đốn tuy không được ghi lại rõ rệt như thế nào, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy. Bởi nó đã được cụ thể hóa bằng một cuộc chiến dài ngót hai mươi năm và còn có thể kéo dài thêm nữa, kéo dài tới vô tận cũng được, trong khi quốc gia tham chiến là miền Nam chưa hề có một xưởng đúc súng đạn nổ nhoi nào. Người bạn Hoa Thịnh Đốn của chế độ Saigon trong nhiều năm nay quả đã là một người bạn vô cùng độ lượng!

Cho tới giờ này đường như cũng không có một sút giảm nào trong mức độ yểm trợ của Hoa Thịnh Đốn dành cho Saigon. Trong vài ngày sau lúc có cái bắt tay Kissinger — Chu Ân Lai, súng đạn Mỹ vẫn sang cầm quyền trực tiếp tại các nhược điểm nữa, dù chỉ cầm quyền với danh vị đại sứ. Thay thế vào tất cả những thứ dễ lộ đó, người ta đã tìm ra một chất keo đặc biệt để cột chặt các dân tộc nhược tiểu vào những ván bài của các cường quốc. Chất keo này là các lãnh tụ thuộc loại tiền chế. Tùy theo giai đoạn, tùy theo nhu cầu tình hình và nguyện vọng quần chúng, các cường quốc sẽ ném ra những lãnh tụ thích hợp trong hàng loạt lãnh tụ được họ đào tạo sẵn. Thế rồi với những phương tiện đòi đào săn cá, với uy thế lớn lao luôn luôn đe dọa trên những thân phận nhược tiểu nhỏ nhoi

như trước nữa. Nhưng trên thực tế, miền Nam liệu còn có giữ vững nổi con đường đã được vạch ra từ trước chăng? Hàng trăm ngàn người đã gục ngã trong suốt gần hai chục năm qua. Chắc chắn những người đó sẽ không bao giờ mơ rằng họ chỉ nằm xuống để làm một bệ cầu cho Hoa Thịnh Đốn bước lại gần với Bắc Kinh.

Thành ra Hà Nội không có đơn trong nỗi buồn bị tinh phu Bên cạnh Hà Nội vẫn có Saigon, những địa điểm dù cách xa nhau vẫn nằm trên cùng một đất nước.

III

Người Saigon đã tỏ ra sảng khoái về tình trạng bị tinh phu của người miền Bắc. Ngược lại, người Hà Nội cũng đã từng tỏ ra sảng khoái về tình trạng bị bắt hủi của người miền Nam. Niềm vui nhỏ nhoi do chắc chắn sẽ phải lui tàn mau chóng do ý thức về một nỗi buồn chung của đất nước. Vì dù ở miền Bắc hay miền Nam, thân phận Việt Nam vẫn chỉ là một thân phận bợ bèo. Hơn mươi năm qua, miền Bắc đã tung vào lửa đốt chiến tranh trên nửa triệu thanh niên. Ngược lại, miền Nam cũng phải chịu đựng những thiệt hại quan trọng không kém.

Kết cuộc là cả hai miền đều chỉ được đài ngộ bằng một thái độ ruồng rẫy trắng trợn. Nhưng sự việc sẽ không dừng lại tại đó. Nỗi đau đớn của chúng ta là dù biết mình bị bắt hủi, vẫn cứ phải bám riết lấy kẻ đã bắt hủi mình. Cho nên, sự việc sẽ vẫn còn tiếp tục diễn biến theo cái chiều hướng bắt buộc của nó.

Từ sau đệ nhị thế chiến, chủ nghĩa thực dân đã được kè như bước vào giai đoạn cáo chung. Các quốc gia nhược tiểu trên khắp các vùng thế giới đều lần lượt tuyên ngôn độc lập. Nhưng rồi nay, dù thời gian đã cách khá xa đệ nhị thế chiến, hầu như toàn thế giới nhược tiểu lại vẫn chưa hẳn đã thoát khỏi chế độ thực dân. Trên lý thuyết, thực dân đã bị tiêu diệt vì những quan trước bảo hộ không còn nữa. Nhưng thực ra thì từ sau thế chiến thứ hai, các cường quốc đã tìm được một hình thức mới để bảo vệ quyền lợi của họ thay vì duy trì hệ thống quan lại bảo hộ. Theo với đà tiến của văn minh nhân loại, các chức vụ Công sứ, Toàn quyền đã được đẩy lui vào dĩ vãng. Người ta cũng không cần cả cái việc cử người chính quốc sang cầm quyền trực tiếp tại các nhược tiểu nữa, dù chỉ cầm quyền với danh vị đại sứ. Thay thế vào tất cả những thứ dễ lộ đó, người ta đã tìm ra một chất keo đặc biệt để cột chặt các dân tộc nhược tiểu vào những ván bài của các cường quốc. Chất keo này là các lãnh tụ thuộc loại tiền chế. Tùy theo giai đoạn, tùy theo nhu cầu tình hình và nguyện vọng quần chúng, các cường quốc sẽ ném ra những lãnh tụ thích hợp trong hàng loạt lãnh tụ được họ đào tạo sẵn. Thế rồi với những phương tiện đòi đào săn cá, với uy thế lớn lao luôn luôn đe dọa trên những thân phận nhược tiểu nhỏ nhoi

họ hướng dẫn những trò chơi dân chủ tới cái kết quả như họ mong muốn : chọn lựa một người máy của họ làm lãnh tụ. Sau cuộc dân xếp có vẻ dễ dàng đó, chất keo đã được chế ra để gắn chặt các dân tộc nhược tiểu vào phía sau các đại cường. Điều này không phải là không có người nhận biết, nhưng có người nhận biết chỉ để mà thở dài trong khi không hiểu người nhận biết để hăm hở lao đi tìm một cửa ngõ có thể tiến dần minh tiến vào trong một lò biến hóa để trở thành một chất keo. Nỗi buồn của dân tộc Việt Nam là vào giờ này chất keo đã được sản xuất tới mức độ đốt không kịp cháy nữa.

#### IV

Trong tòa soạn tôi là người được giao bài cho nhà chữ vào phút chót. Đây là một phận sự chứ không phải một vinh dự. Vì nếu có những số báo không còn chỗ để in bài thì cũng có những số báo không có đủ bài để in cho kín chỗ, Người giao bài vào phút chót là người có thể không viết bài hoặc viết bài chỉ để lấp đầy khoảng trống. Sáng thứ sáu, tôi được biết số báo này còn dư ba trang. Trước khi rời tòa soạn, anh Chu Tử nhắc tôi lấp đầy ba trang đó bằng một bài đao to búa lớn. Trong ngôn ngữ hàng ngày của chúng tôi, bốn tiếng đó có nghĩa là quạt cho mạnh.

Khi ngồi vào bàn viết, tôi tự hỏi quạt cái gì và quạt ai ? Những ý nghĩ vật vờ bay lượn trên nhiều phạm vi sinh hoạt rồi dừng lại ở cái bắt tay giữa Kissinger và Chu Ân Lai. Trước hình ảnh tưởng tượng về cái bắt tay đó, tôi bỗng cảm thấy buồn một cách lạ lùng. Tôi nhớ lại rất mau những hình ảnh đã ghi nhận được trong nhiều phạm vi sinh hoạt, trên nhiều vùng đất nước trong suốt hơn mươi năm qua. Trên bàn viết của tôi vào lúc này còn đống thư độc giả. Trong đống thư đó, hầu hết là thư của lính, những người đang cầm súng Mỹ để cố bắn về hướng có kẻ mà Kissinger đang bắt tay vui vẻ. Tôi thấy hết sức vô nghĩa, sự chịu đựng đủ mọi cay cay của bạn bè anh em tôi. Nhưng, tôi sẽ quạt ai đây ?

Trong hiểu biết hạn chế của mình, tôi biết rằng mọi sự chỉ trích chỉ thực sự hữu ích khi người bị chỉ trích còn nuôi dưỡng được phần nào thiện ý. Thân phận bợ béo của dân tộc tôi, hoàn cảnh chưa xót của anh em, bạn bè tôi tất nhiên không do riêng một ai tạo nên, nhưng trách nhiệm lớn lao nhất phải thuộc về những kẻ đã dự phần lãnh đạo quốc gia này, chế độ này. Như vậy, hướng chỉ trích của tôi sẽ phải nhắm về họ, nhắm về những người có trách nhiệm lớn nhất. Nhưng, tôi lại biết chắc rằng thực ra họ chỉ còn là những chất keo. Trong một số báo Đời trước đây, Doãn Quốc Sỹ đã than phiền rằng đó chỉ là một lớp người vô liêm sỉ. Những người vô liêm sỉ hay những chất keo làm sao còn có thể có thiện ý để nghe những lời chỉ trích. Bởi, nếu họ còn đủ thiện ý để lắng nghe những lời chỉ trích thì rất có thể họ đã hơn một lần được nghe lương tâm của họ hay nghe

chính sự hiểu biết của họ tưởng trình cho họ nghe về những lỗi lầm mà họ đã đem đến cho xứ sở này.

Bài báo của tôi, vì thế, dầu có được viết một cách công phu, dầu có thực sự là một bài viết giá trị cũng chẳng ích lợi gì. Khi gặp những kè khôn còn liêm sỉ, không còn thiện ý nữa, nếu đưa ra lời chỉ trích thì chính mình sẽ là người cuối cùng được nghe lời chỉ trích đó. Bởi đối tượng của mình luôn luôn chỉ là một bờ đá làm dội lại những âm vang chứ không bao giờ có thể biết đón nhận những lời lẽ. Ý nghĩ cuối cùng đó khiến tôi không dứng lại với một đề tài nào để viết một bài báo có tính cách nghiêm chỉnh, dù đó chỉ là một bài nhảm lấp đầy khoảng trống.

Trong khi cầm bút ghi lại những cảm nghĩ rời rạc của mình, tôi hầu như không ngừng bị ảnh hưởng bởi một số hình ảnh liên hệ tới các cuộc bầu cử sắp tới mà chúng tôi đã gợi lên trong câu chuyện. Đề tài bàn bạc về sáng thứ sáu của chúng tôi là đường lối mà chúng tôi phải thể hiện trên nhật báo SÓNG THẦN. Hết thảy chúng tôi đều đồng ý với nhau rằng đường lối đó phải được thể hiện rõ rệt nhất đối với cuộc bầu cử Tông T hống sắp tới. SÓNG THẦN là tờ báo không phải của riêng một nhóm người nào. Trong ngọt sáu tháng qua, chúng tôi đã chia nhau đi hầu khắp các vùng từ bến Hải đến Cà Mau để góp nhân sự tiếp tay của mọi người hầu dựng nên tờ báo đó. Vì thế chúng tôi tự thấy có bồn phận phải phản ánh tiếng nói trung thực nhất của người dân Việt Nam trước những trò chơi chính trị hiện nay. Đường thiên lý cho rằng tiếng nói trung thực đó chỉ có thể là tiếng nói hô hào mọi người ngừng tiếp tay dù là vô tình cho những âm mưu của các đế quốc. Cái trò tạo chất keo để buộc cõi dân tộc này vẫn còn là một trò chơi thích thú. Vậy tốt hơn hết là hãy nhắc cho mọi người đứng ngoài trò chơi đó. Cùng một ý nghĩ Lý Đại Nguyên đề nghị nhật báo SÓNG THẦN hãy mở hẳn một chiến dịch vận động bỏ phiếu trắng. Vì cho tới nay mọi sinh hoạt chính trị tại Việt Nam thực ra chỉ có tiếng là dân chủ chưa hề bao giờ là dân chủ thực sự. Với luật bầu cử duy trì điều 10 khoản 7 như hiện nay trò chơi dân chủ đúng ra chỉ là một trò bịa.

Trong cuộc thảo luận tôi đã nghe ý kiến của bạn bè một cách lơ đãng. Nhưng khi ngồi vào bàn viết tôi lại thấy hiện lên cái hình ảnh xơ xác của ứng cử viên Nguyễn cao Kỳ vì vẫn đề xin chữ ký giới thiệu đối diện với hình ảnh vòng tay ôm một lúc hàng năm trăm chữ ký của ứng cử viên Nguyễn Văn Thiệu. Xen giữa hai hình ảnh đó là hình ảnh của ứng cử viên Dương Văn Minh với nụ cười cố làm ra vẻ dễ dãi khi nói với phóng viên báo chí rằng ông điếc không thể nói với cố vấn Kissinger về sự nguy hại do việc hiện diện của ông Bunker khi diễn tiến cuộc bầu cử tại Việt Nam.

Cuối cùng tôi chỉ có thể quyết định viết cho đầy khoảng trống của tờ báo và loại bỏ hẳn ý nghĩ sẽ trình bày một bài mang tầm vóc và tinh chất đúng như anh Chu Tử muốn. Vì dù viết đã thành một bài, đôi lúc cũng vẫn cần phải có hứng thú.



#### BÀI CA TỤNG ĐÀN ÔNG

không phải ở trong hậu trường  
ở phía ngoài  
trên đầu vú bầm đen xanh mặt  
ben kia hàng kẽm gai đường vào  
lưới lê treo lủng lẳng trên lồng  
ngực

bàn tay da vàng  
bàn tay lồng lá da đen, da trắng  
sự thật không phải là phù thủy  
hoa còn nở ngút ngàn trên da  
vàng túi nhục  
và nước mắt nhược tiêu  
ở phía ngoài nhưng không phải  
vứt bỏ con tim

ca dao thì vẫn còn  
mà đứt ruột mới nhớ được —đọc  
không ra tiếng  
đi thương nồng nàn bàn tay lồng  
lá da đen, da trắng  
và ca tụng người đàn ông chờ  
chết ở phía ngoài bàn tay da  
vàng truân chuyên  
ô / có một bài dân ca

#### TRẦN ĐÌNH CHÍNH

#### BUỒN CHIỀU

Dời vừa có dấu hiệu chiều  
Nghe trời bốn phía khép đều ván  
quang  
Khoảng này toàn sắc úa vàng  
Nỗi buồn đeo mãi, xác càng tiêu  
hao  
Vừa rời lầu các chiêm bao  
Thấy xe thiên cõi hồn nào chẳng  
run?

Dắt trời sau truớc mịt mùng  
Kia nơi ảo ảnh, nầy vùng hư vô  
Thời gian cứ mãi xô bồ

Vàng son mỗi phút thêm mờ  
bóng xa

Ở thì kết ngọc đcm hoa  
Sắp đi rồi tắt chẳng ra hồn gì!  
Chập chờn ám ảnh hồn suy  
Đỗ lòn miệng sói đen xì mặt dơi  
Xôn xao dậy khắp quanh người  
Muôn trùng cát bụi réo đòi thịt

xương

Vội gom cắt kỹ tàn hương  
Phòng khi hồn đến cuối đường  
còn tanh.

#### DIỄN NGUYÊN

#### NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI NỮA ĐƯỜNG

(khúc TV. Hiếu)

1.—  
Hạnh phúc thay cho mày  
Hạnh phúc thay cho mày  
Như một lời xưng tụng  
Với thương để trên cao  
Với thương để trong tao  
Nhắc hoài mờ đôi mắt

2.—  
Hạnh phúc thay cho mày  
Hạnh phúc thay cho mày  
Mày về miền vịnh phúc  
Với muôn đời trắng sao  
Cầu thương để trên cao  
Cầu thương để trong tao  
Xin mày yên giấc ngủ

3.—  
Giờ mày yên rồi nhé  
Tao vuốt mắt cho mày  
Con Oanh khóc thương mày  
Xác mày trong áo gỗ  
Mày vẫn còn bơ vơ  
Con Oanh khóc sướt mướt  
Nó bảo yêu bất ngờ  
Làm sao mà nói được  
Anh ơi, em đợi chờ  
Bác trai ôm lấy tao  
Mắt khò khò được khóc  
Bởi thật nhiều đau thương  
Đang quay cuồng trong óc  
Bác gái níu quan tài

• Con tôi nó đẹp trai •  
Ông ơi chi mà khò  
Ôi ông ơi là ông  
Tao dẫu mặt sau lưng  
Tao dẫu mặt buồn thương  
Hiếu ơi. Người quá cố

4.—  
Thôi người hùng biệt cách  
Trả xưng tụng cho đời  
Mình đi học có nhau  
Mày thương tao ngoại giáo  
Giờ vĩnh biệt nghẹn ngào

Thôi tao về nghe Hiếu  
Vinh danh Chúa trên cao  
Vinh danh Chúa trong tao  
Tặng mày viên đất cuối

THẾ ANH

#### DOÀN KHÚC CHIM VÀ NU HOA

tạm yên từ bông nhỏ  
khoả lấp tia nhìn nhanh  
thơm đời mây ở riêng  
hót môi hồng mặc cờ

vót cao ngày đinh núi  
chán lìa chân gãy đôi  
hương lan tràn muôn túi  
thần sôi mừng thói quen  
bên lời đinh ước xanh  
khát khao cùng cháy bỏng  
thả tôi vào đạn bom  
say mật ngon nuốt chửng

bả vai tròn khuất che  
hoàng hôn khung tú áo  
dẫn gần khuya khép mi  
uống trắng hừng dạng tỏ

phúc âm mưa trời tây  
để hoang rơi phim ngã  
yếu mềm xưa tự nhủ  
đổi lòng đổi tình chim  
người trồng những hạnh phúc  
mới ra xuân sắc đầu  
ước lầm không thể lớn  
rậm đám chói lòa theo.

LÊ HỒNG THÁI  
kbc 4524



## NHỮNG BÔNG HỒNG TRÊN SỎI ĐÁ...

HÀ TÚC ĐẠO

### THU THỦY : Người tình của Tướng Trí ?

Có lẽ, một trong những giai thoại buồn cười và thú vị nhất trong cuộc đời làm báo của tôi, là được nghe nhiều chuyện nữ phóng viên Thủ Thuỷ thuở mới vào nghề, đã khóc tức tưởi trong một cuộc phỏng vấn ông Tổng Trưởng Ngoại Giao Trần Văn Lãm. Lý do người đẹp này nhỏ lệ thật buồn cười, nàng được dành nửa tiếng đồng hồ để tha hồ phỏng vấn độc quyền «ông Ngoại ngữ ngần», nhưng vừa mới hành nghề hỏi và đáp được có ba câu nàng đã im bặt. Tòa soạn lúc giao cảng việc cho nàng đã chỉ dặn cần hỏi có ba câu đó. Quýnh quá, không biết phải làm gì cho số thi giờ còn lại và cũng sợ bị «ông Ngoại ngữ ngần» cười nêu hỏi mấy câu ngờ ngần ! ! Cuối cùng Thủ Thuỷ đành phải xử dụng đến lợi khi sắc bén nhất của người đàn bà là... nước mắt.

Trong không khí oi nồng của buổi trưa hè, mẩu chuyện mà chính Thủ Thuỷ vừa kể lại cho tôi nghe có tác dụng như một luồng gió mát, gần như tôi quên khuấy mất lúc đó 1 giờ trưa và chiếc áo tủ lép xẹp của tôi đang

đói được bơm đầy thức ăn dữ dội. Nỗi đam mê hành nghề của một người phóng viên bốc lên, Tôi đánh rơi sự đè đặt cố hữu khi phỏng vấn một đồng nghiệp để hỏi hết câu này tới câu khác.

— Đoạn kết của màn Thủ Thuỷ rời nước mắt vì chưa quên đặt câu hỏi ra sao ?

— Tốt đẹp không ngờ, Thủ Thuỷ khóc, ông Lãm ngạc nhiên quá bèn rời rít thăm hỏi. Thủ Thuỷ cứ thực thà khai ra, bảo là mình mới vào nghề nên chưa biết khai thác vấn đề, rồi yêu cầu thôi bày giờ ông Tổng Trưởng biết gì về cuộc hội đàm Ba Lê cứ nói ra hết cho Thủ Thuỷ ghi. Dĩ nhiên Thủ Thuỷ được chiều ý. Lúc mang bài về tòa soạn, Thủ Thuỷ không được ông thư ký ông khen quá vì bài phỏng vấn rất dày đặc, quá mức tòa soạn mong đợi.

— Tại sao Thủ Thuỷ chọn nghề này ?

— Vì Thủ Thuỷ mè nỗi từ nhỏ. Hồi mới học tiểu học đã mè viết văn làm báo rồi. Lớn lên ý định này càng nung nấu nên khi thấy rót «bắc» 1, Thủ Thuỷ đã nhất quyết nhảy vào làng báo...

Ít ai ngờ được rằng cô nữ Phóng viên khà ái có thời gian được khá nhiều báo Saigon nhắc

nhỏ vì những mối liên hệ đặc biệt với ông tướng đẹp trai «thích giao du với phụ nữ thượng lưu» mà lại gặp rất nhiều nỗi đau truân khai mới bước chân vào nghề Thủ Thuỷ đã buồn bã hồi tưởng lại có những buổi chiều cách đây gần hai năm, nàng đã phải lang thang đi hết tòa soạn này tới tòa soạn khác để xin một chân phóng viên tập sự, nhưng xin mãi vẫn chẳng báo nào thèm nhận. Mãi tới một bữa kia, Thủ Thuỷ ghé tòa soạn nhật báo Tin Điện một nhật báo vừa mới ra lò, ý định của nàng là được mấy ông ngồi trong tòa soạn sau khi ngắm nàng ti mỉ, với cặp mắt rất là tinh quái đã gật đầu chấp thuận. Hôm sau ông thư ký tòa soạn bèn giao ngay cho nàng một tờ báo Pháp để bắt nàng dịch thử một bài về tài liệu mà quý phái phép gì đó. Nhờ chút ít vốn liếng của những năm học trường Pasteur Thủ Thuỷ đã dịch bài báo này không mấy khó khăn và được ông thư ký tòa soạn gật gù tán thưởng. Thế là từ đó Thủ Thuỷ chính thức trở thành phóng viên ở tờ Tin Điện với mọi điều kiện phải nghỉ học. Không chút ngần ngại, Thủ Thuỷ đáp ứng ngay lời yêu cầu này.

— Sau hai năm trong nghề Thủ

Thủ học được ở những bậc đàn anh tin chí những kinh nghiệm gì ? Thủ có hài lòng khi nhìn lại quãng đường mà mình đã đi không ?

— Kinh nghiệm qua đàn anh lứa (Thủ có vẻ chưa chát khi hỏi ngược thế) thực ra thi suốt 2 năm qua Thủ phải nhầm mắt quờ quạng mà đi. Chẳng có ai thực tâm chỉ bảo cho Thủ cả. Hoặc nếu có thì chỉ toàn là những chuyện không đáng. Nhìn lại quãng đường đã đi, đôi lúc Thủ thất vọng nǎo vì thấy mình chẳng tiến là bao. Tất cả những gì mà Thủ đã học là được về nghề viết báo phần là do tự học qua sách báo ngoại quốc, thấy họ viết thế nào Thủ bắt chước tập viết như thế.

Cũng như Bich Vân, bạn đồng nghiệp mà Thủ cảm thấy dễ gần thông cảm thường là ký giả ngoại quốc, «tất khi Thủ thấy thân với một ký giả VN lắm». Thủ đã bắt chước có lẽ vì thời gian mà sang đi săn tin chiến sự ở Kampuchea Thủ gặp toàn ký giả ngoại quốc kháng chiến.

Nhắc tới việc săn tin chiến sự, cặp mắt của Thủ Thủ bỗng trở nên long lanh. Cô nữ phóng viên «đẹp phay phay mới vừa đủ» trưởng thành (21) này mang kẽ cho người đối diện nghe những kỷ niệm êm đềm nhất giữa nàng và tướng Trí. Nữ phóng viên chiến trường đã từng được gắn mác dũng bội tinh lác đầu chổi lìa những tin đồn nói rằng có thời gian đã từng là người tình bé bỏng của Tướng Trí ở ngoài mặt trận khi theo sát ông này như bóng tối hình. Thủ cười cười: «Thực ra Thủ với ông Trí chỉ là bạn hoàn toàn duy nhất».

— Đây là một truyện buồn nhất trong đời làm phóng viên của Thủ. Không bao giờ Thủ nghe được đồng nghiệp với nhau mà các ông ấy lại nở chơi Thủ sát ván như thế. Có người còn nói thẳng trên báo là Thủ chưa hề cầm bút viết lùi một bài phóng sự, sở dĩ Thủ làm phóng viên chiến trường chỉ vì muốn có cơ hội để gần gũi với một ông tướng hào hoa. Vì những bài báo này có thời gian Thủ đã chán tới độ muốn bỏ phút cái nghề bạc bẽo này cho rồi. Thủ nầm bẹp ở nhà cả tuần lễ nhất định không đi Kampuchea nữa. Sở dĩ hồi săn tin chiến sự Thủ không viết bài phóng sự nào chỉ là vì Thủ thấy có nhiều cái không tiện trinh bầy lén báo. Nên chỉ gửi những bản tin chiến sự mới nhất về tòa soạn thôi, Thủ không thể nào bắt chước được những người chỉ ghé qua chiến trường vài giờ mà về nhà đã viết cả loạt phóng sự lâm ly bi đát về chiến trường Kampuchea. Thủ thực Thủ không có được trí tưởng tượng phong phú như những người đó.

— Hình như thời gian săn tin chiến sự Thủ đã được Tướng Trí ưu ái lắm thì phải ?

— Vâng, Thủ được ưu ái đặc biệt lắm. Cho tới bây giờ Thủ cũng không hiểu tại sao Thủ lại được ông ấy đối xử tốt như thế.

— Thủ có nghĩ rằng ông ấy đã yêu Thủ không ?

— Không bao giờ, bằng cớ là hồi báo chí đồn àm lén Thủ là bồ của tướng Trí, biết Thủ buồn lắm vì tin này, ông ấy đã an ủi Thủ và nói rằng: Chắc cô cũng biết tôi hiện có khá nhiều mối giao du đặc biệt với nhiều bà rồi chứ gì? Vậy đừng thèm để ý tới dư luận báo chí gì cho met. Cứ xem tôi lúc nào cũng là một người bạn vong niên của cô là đủ.

Mặc dù Thủ luôn luôn xác nhận nàng và tướng Trí chỉ ở tình bạn nhưng nàng cũng kẽ lại thật nhiều



THU THỦY  
tại bộ chỉ huy hành quân

kỷ niệm về ông tướng này và chính vì những kỷ niệm này những người thân cận với tướng Trí, từ đại tá tham mưu trưởng quân đoàn và phu nhân đều ngô nhận. Kề ra cũng khó mà ai không ngô nhận khi thấy có những buổi sáng mới 6g tướng Trí đã cho tài xế lái xe từ Biên Hòa lên Saigon để đón Thủy, «cô bạn vong niên» xuống ăn sáng trước khi cùng đi thị sát mặt trận Kampuchea.

— Cho biết cảm tưởng khi Thủy nghe tin ông tướng này tử nạn

— Thủy lặng người cả tiếng đồng hồ. Thật khủng khiếp ! Đây là một kỷ niệm buồn nhất trong đời làm báo của Thủy. Có lẽ sau này không bao giờ Thủy trở lại săn tin chiến sự nữa, mặc dù còn yêu nghề này ghê gớm, vì chắc chắn sẽ không còn ai ưu đãi Thủy như tướng Trí đã ưu đãi. Thủy đôi lúc đã lẩn thẩn nghĩ rằng bữa ông Trí rớt máy bay tại sao không có Thủy theo. Biết đâu sự hiện diện của Thủy lại chẳng tránh được cho ông Trí cái tai nạn thảm khốc đó vì số của Thủy xưa nay hên lâm.

Để Thủy quên mau những kỷ niệm tướng Trí, kẽ cả lần nàng rủ ông này đi ăn bán ốc nhưng bị từ chối vì còn chờ khi nào tôi giải ngũ đây. Phái viên Đời mau mắn chuyển cuộc phỏng vấn sang một khía cạnh khác.

— Có một nữ đồng nghiệp của Thủy đã phê bình rằng 80 phần 100 các cô nữ phóng viên hiện nay ở Saigon đều lăm le làm dĩ. Thủy nghĩ sao về nhận xét chua chát này ?

— Hẳng quá (Thủy kêu lên như thế) Theo Thủy thì nhận xét cũng có một phần đúng sự thật chứ không phải xuyên tạc nhưng không bao giờ Thủy lại dů can đảm thốt lên câu này. Ai nói như vậy đó hờ anh ?

— Thủy có thấy rằng những tai tiếng mà Thủy xác nhận là có khá nhiều đối với các nữ phóng viên đã làm phiền rất nhiều đến đời sống tinh cảm của Thủy không. Chẳng hạn khó tìm được người yêu ? chẳng hạn khó lấy chồng ?

— Ôi ! làm phiền hoài anh ơi ! (Thủy lắc đầu một cách rất điệu) nhưng lòng yêu nghề đã giúp Thủy vượt qua được tất cả. Thực ra mới đầu Thủy sợ những tai tiếng này lắm nhưng sau Thủy tin rằng chỉ cần có người nào thân với Thủy một tí là họ có thể thông cảm và hiểu Thủy liền.

— Làm thế nào Thủy cho người bạn thân biết rằng Thủy không có bê bối như dư luận thường đồn divable ?

— Dĩ nhiên bây giờ nói ra khó có ai tin Thủy, nhưng Thủy cũng

không cần ai tin, chỉ cần ông chồng tin là đủ.

— Bao giờ Thủy lấy chồng ?

— Có lẽ còn lâu lắm vì Thủy còn đang mê làm báo. Nhưng bao giờ Thủy muốn có lẽ Thủy kiêm cũng không khó.

— Phác họa thử hình ảnh một ông chồng lý tưởng ?

— Điểm quan trọng trước hết là không được cung nghè. Thủ đến phải làm cho Thủy phục thật tinh. Cuối cùng phải hơn Thủy từ 7 đến 12 tuổi.

— Nếu có chồng hai người có dùng thuốc ngừa thai không ? Thủy có nghĩ rằng đứa con sẽ làm cản trở nghè nghiệp mà Thủy đang theo đuổi không ?

— Không cần trả, Thủy là dân «Catholiques» mà. Có con đầu phải là một trổ ngại miễn là mình và ông chồng thu xếp công việc gia đình cho khéo.

Với chiếc áo dài màu nâu kiểu hippy và mái tóc cắt ngắn ôm sát gáy trông Thủy tươi mát như một bông hồng. Nếu Bích Vân có cái vẻ già dặn và thoát tròng nàng người ta có thể đoán ngay ra nghề nghiệp thi Thu Thủy mang dáng dấp một nữ sinh viên nhiều hơn là phóng viên. Nhìn nàng nói chuyện người ta thấy còn nhiều chất học trò lầm. Đầu nhất là tính thường hay thấy nhất nơi con người Thu Thủy. Câu chuyện nàng kể đôi khi tự nãm thuẫn nhau và hay giấu đầu lòi đuôi. Trong cuộc tiếp xúc với phái viên Đời tất cả những đặc điểm kè trên đều hiện rõ trong suốt hai tiếng chuyện trò. Hình như cô nữ phóng viên này khi bị phỏng vấn đã vừa ngượng vừa thích thú. Yêu nghề là đức tính quan trọng nhất của người phóng viên mà Thu Thủy đã nói thế khi nghe phái viên Đời lòng thông cảm sự đề xin phỏng vấn chạy nhật trình cho cô nước xem chơi.



THU THỦY trước mặt ba quân



## LO XA

Isadora Dunean, một thiếu nữ nổi tiếng về vũ sexy một hôm viết thư cho đại văn hào Shaw với lời lẽ ướt át bay bướm. Nàng đề nghị se tor kết tóc với ông.

Nàng viết : *Đứa con tương lai của anh và em may mắn biết bao. Nó sẽ có trí não thông minh xuất chúng của anh và cái thân hình này lừa hấp dẫn của !*

Shaw trả lời, ông lấy làm hân hạnh được lột xác, nhưng ông phải từ chối. Ông viết : *«Đứa con tương lai của chúng ta đã chắc gì được may mắn ! Vì anh chỉ lo nó có cái thân hình tong teo của anh và trí não của em !»*

## NHƯ VẬY LÀ ÔNG HÊN RỒI ĐÓ !

Một anh chàng chạy Honda như bay húc luôn một ông khách qua đường. Chưa kịp lết dậy, ông khách đã la lối om sòm. Anh chàng đi Honda thản nhiên bảo :

— Xin ông đừng nóng. Như vậy là ông hên rồi đó không thì đã...

— Hên cái con khỉ mốc gi. Anh đừng tôi đến tết đầu mà bảo là hên sao ?

— Hên chứ ! vì bữa nay tôi nghỉ việc.

— Anh nghỉ việc thì mặc xác anh chứ ăn nhầm gì tôi tôi !

— Có chứ. Nếu không nghỉ bữa nay tôi đã lái xe buýt rồi. Và như vậy ông khó mà còn có thể la lối tôi như vậy. Thế không phải là hên sao !

## HAI ANH ĐẠI HÀ TIỆN

Dân Tô Cách Lan nổi tiếng nhất thế giới vì tính hàn tiện. Sau đây là một chuyện tiêu biểu :

Có hai anh Tô cách Lan gặp nhau ở hồ tắm. Một anh đề nghị :

— Tao cá với mày 5 đồng, thắng nào lặn lâu dưới nước hơn thì được.

— Đồng ý !

Hai anh chàng nhảy xuống nước lặn một cách hám hở. Kết quả cả hai đều chết đuối vì chẳng anh nào chịu đếm mắt tiền !

## TÔI CÓ BI ĐUA RA TÒA KHÔNG ?

Một bà bước vào phòng xem trường với vẻ mặt lo lắng. Bà thay gieo quẻ rồi nói :

— Tôi xin báo với bà một tin buồn là ông chồng bà đang hấp hối. Ông chết bất đắc kỳ tử !

— Bà nói hay quá. Thế bà coi dùm tôi xem có bị lất hay bị đưa ra tòa không ?

## NGƯỜI VỢ HIỀN

Bà vợ hiền lúc sắp thở hời cuối cùng trăn trối lại cùng chồng :

— Anh đổi xứ với em tốt quá. Em muốn rằng sau khi em chết đi, anh sẽ tìm một người khác xứng đáng để bầu bạn cho khỏi lẻ loi. Em bằng lòng để lại cho người thay thế em tất cả những quần áo, nữ trang của em.

Ông chồng thoáng vẻ cảm động nhưng lắc đầu nói :

— Anh cảm ơn em lắm. Nhưng không được vì em cao 1 thước 65 nặng 60 ký, còn nàng chỉ cao có 1 thước 55 nặng 44 ký thôi !

## CÒN, NHƯNG PHẢI DÀNH CHO BÀ Ý

Một thiếu nữ bước vào tiệm phở hỏi ông bán phở :

— Còn xí quách không ông ? Ông chủ trả lời :

— Hết xí quách rồi cô ạ ? Một thực khách trẻ tuổi ngồi ở góc tiệm bốc đồng nói nhỏ để thiếu nữ vừa đủ nghe thấy :

— Ông ấy còn, nhưng phải dành cho bà chủ chứ không dám bán cho cô đâu !

Thiếu nữ đỏ mặt bước nhanh ra khỏi tiệm phở.



# Mỹ, Nga, Hoa ba ta cùng sống



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Mỹ Tàu quyết vượt mọi trở ngại để tiến lại gần nhau, trả ngai lớn nhất cho cuộc sống chung Tàu Mỹ vẫn là Nga. Nga trước kia là đòn anh của Tàu cộng đồng thời là đối thủ chính của Mỹ. Nhưng từ khi Nga chính thức bắt tay sống chung hòa bình với Mỹ thì Tàu lớn tiếng lên án Nga là phương xít lại, bàn tay sai để quốc túy bao Mỹ.

Lý do đưa đến cuộc sống chung Mỹ-Nga là vì cả hai đều không muốn tự diệt bùng một cuộc chiến tranh nguyên tử. Cả hai không muốn dừng mãi trong thế đối kháng để «phong trào thứ ba» lớn mạnh liên kết với nhau tạo thành một lực lượng mới trên thế giới, để rồi dùng thế nhân dân thế giới hắt cẳng họ ở nhược điểm dân tộc.

Quá thật khi Nga Mỹ chính thức sống chung hòa bình với nhau thì phong trào thứ ba bị tan vỡ. Nhưng một thế lực mới lại xuất hiện đó là Trung Cộng. Trung Cộng vừa chống Mỹ vừa chống Nga để rồi dùng chiêu bài Cộng sản, lôi kéo các nước chư hầu CS của Nga, lôi kéo các đảng CS ở nước nhỏ chưa có chính quyền, đồng thời khích động tinh thần chủng tộc da màu ở nhược điểm quốc để chống lại các thứ đế quốc da trắng.

Với những chiêu bài trên, Trung Cộng đã tạo nỗi uy thế lừng lẫy ở khắp nơi trên thế giới, đe dọa quyền lợi hải ngoại của Nga Mỹ, và trực tiếp nhắm vào việc khuynh đảo địa vị của Nga trong thế giới Cộng Sản.

Trung Cộng càng mạnh, Nga càng buộc phải liên kết với Mỹ thêm chặt chẽ hơn. Nga từ thế sống chung ngang hàng với Mỹ đã phải tụt xuống một mức, để cầu cạnh Mỹ cùng với họ không chế Trung Cộng. Cuộc chiến tranh Việt Nam do Nga tạo ra để mời Mỹ vào là một điều hiển.

Nhờ cuộc chiến tranh này, mọi đường giao thương của thế giới vào Hoa lục bị chặn lại. Trung Cộng bị lực lượng kỹ thuật của Mỹ trực tiếp phong tỏa, các cuộc đảo chính ở những nước có ảnh hưởng của Trung Cộng được thực hiện từ Á sang Phi. Tình hình chính trị ở các nước nhỏ bắt đầu quay theo quỹ đạo của Mỹ. Nga luôn luôn bị giữ vai trò phụ thuộc.

Mỹ thâu đoạt hết thắng lợi này đến thắng lợi

thời nhiều chất trong sự việc này. Nga đã tự mất rất nhiều ảnh hưởng trên thế giới, đồng thời bị tổn thất nhiều công của trong chiến tranh Việt Nam, để rồi chỉ mang lại lợi lộc do Mỹ và Tàu mà thôi. Mỹ cũng biết thế, nên Mỹ rất dễ đặt trọng việc đi đêm với Tàu, Điều mà Mỹ lo ngại nhất bao giờ cũng là về phía Nga. Nhưng đến nay ngoài phản ứng tạo mây cuộn đảo chính ở Bắc Phi Trung đông, nhưng bị thất bại, người Nga đã dành theo xuôi với ý chí của Mỹ và Trung Cộng.

Ngày 27/7/71, bác Pravada cơ quan ngôn luẬt của đảng Cộng sản Liên Xô, chính thức minh xác lập trường của Nga rằng: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Trung Cộng để củng cố Hòa bình thế giới.

Phá không được, tha làm phúc, đó là tình trạng của Nga hiện nay đối với quyết định của Nixon viếng Tr. Hoa. Vấn đề Nga muốn được sống chung với Mỹ Tàu cho ta thấy, giờ đây không phải là Nga trực tiếp nói chuyện với Tàu cộng nữa mà Nga buộc Mỹ phải thuyết phục Trung Cộng để cho Nga được sống chung tay ba.

Sự kiện đó, chứng minh rằng: Thế giới Cộng Sản đang đi xuống và tư thế của Mỹ đang đi lên, đi lên ngay trong nội tình thế giới Cộng Sản. Nhưng nước Mỹ đi lên bằng bộ mặt không mấy tốt đẹp, vì chính Mỹ đã phải dùng cuộc chiến tranh Việt Nam để làm cho bộ mặt của họ thiêu nero.

Nước Mỹ sẽ là một bá chủ thế giới thật tốt đẹp nếu họ không bị cuộc chiến tranh VN này làm cho bộ mặt bảnh trai của họ trở thành sứt sẹo. Mỗi nhục họ đã cố tạo ra cho họ qua cuộc chiến tranh Việt Nam, để nhờ đó mà có được địa vị bá chủ thế giới, nếu đúng về mặt thực dụng chủ nghĩa thì chẳng có gì đáng kể, nhưng đúng về mặt tinh thần, sự kiêu hãnh của quốc gia Mỹ thì quả tinh là một điều thiệt hại lớn lao cho uy tín của Hiệp chúng Quốc.

Cũng chính vì thế, nên người Việt Nam, những người lãnh đạo của cả hai miền Nam Bắc cần phải thận trọng. Bởi vì người Mỹ đã được cả thế giới rồi, nhưng trong thâm sâu của tinh thần họ vẫn còn hận về vấn đề VN, họ sẽ chẳng bao giờ quên được mối hận ở Việt Nam, dù mối hận đó phần lớn do chính họ cố ý tạo ra để qua mặt Nga. Cũng chính vì vậy nên nếu cuộc chiến tranh VN chưa lợi dụng cơ hội để Mỹ Tàu bắt đầu sống chung với nhau để kết thúc đà Bắc Việt còn ngoan cố muốn đoạt chiến thắng ở chiến trường để làm thế ưu thắng trong hội nghị như thời 1954, thì rồi đây Bắc Việt sẽ nhận một hậu quả hết sức bi thảm khi mà Mỹ đã có ưu thế ở Hoa Lục, như đang có ưu thế với Nga.

Nói vậy chúng tôi không có ý tiếc thương gì chế độ miền Bắc, mà đích ra chỉ xót thương cho những người Việt bị chết oan vì thái độ ngoan cố của giới lãnh đạo Bắc Việt mà thôi. Chúng tôi cho rằng trong vòng 9 tháng trở lại đây, nếu Bắc Việt không khôn ngoan rút hết binh đội của họ về Bắc để tạm thời trở lại hiệp định Genève 1954 thì cuộc chiến này sẽ bị kéo dài ra thêm nữa.

Trong thời gian kéo dài cho biết tới ngày nho đó, Mỹ Nga Tàu tiếp tục cuộc sống chung với nhau mà trong thế phai tiền Hoa binh kè náo nhieu phương tiện trong tay sẽ nám phần hồn, Trung Cộng sẽ lần lần di v. o quỹ đạo của đồng Mỹ kim, lúc đó thì họ không còn là hậu phương lớn của Bắc Việt nữa. Nước Mỹ chỉ búng tay một cái là Bắc Việt bị rung lật tức.

Đương nhiên như vậy chiến thắng sẽ thuộc về phía chúng tôi ở miền Nam này, nhưng thắng với bao nhiêu máu xương của người Việt, để chỉ tạo cho Mỹ một vị thế vững mạnh thêm trên trường quốc tế mà Người Quốc Gia Việt Nam chưa chắc đã được hưởng một vinh hạnh nào.

## Cần phải có Hòa bình để nuôi tiềng dân tộc

Trong khi Mỹ Nga Tàu sống chung hòa bình với nhau, nếu các nước nhỏ không khôn ngoan, cứ lẩn mình vào các cuộc chém giết thì đó là một điều tội ngu dại. Khi Nga Tàu hai nước Cộng sản lóu đều phải chấp nhận sống chung với đế quốc tư bản Mỹ thì lý tưởng Cộng sản đã bị liệng vào sọt rác rồi. Thật là ngày thơ nếu các nước nhỏ còn cố bám lấy thứ giáo điều đó làm lý tưởng cho các cuộc đấu tranh và chiến tranh.

Đã từ lâu người dân nhược tiểu cần phải trút bỏ những lý tưởng hận thù chia cắt để trở về với Dân tộc của mình, thương lấy dân mình, đừng lừa dối dân chúng vào vòng chém giết thêm nữa. Bắc Việt chắc rõ điều đó hơn ai hết. Vì họ đã và đang bị chứng nghiệm một cuộc phản bội trắng trợn của Nga Tàu.

Giữa lúc Tàu mời Nixon viếng Bắc Kinh, thi báo Sự Thật của Nga bác bỏ luận điệu của báo Nhân Dân Bắc Việt về vụ Mỹ Trung cộng. Sự Thật viết: «Bất cứ một mưu đồ nào nhằm lợi dụng cuộc tiếp xúc Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn để gây áp lực nào đó đối với Liên Xô, đối với các nước trong khối cộng đồng xã hội chủ nghĩa chỉ là mưu đồ của những người đã mất đầu óc thực tế... Liên xô sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước kề cả Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Mỹ, vì lợi ích cũng cố hòa bình chung.»

Thế là Bắc Việt bị dồn vào đường cùng rồi. Bắc Việt cần phải chấm dứt tức khắc cuộc chiến tranh VN để cho dân chúng Hai Miền Nam Bắc lấy lại sức sau nhieu năm chiến chiến. Để cho máu xương người Việt không bị hoang phí thêm nữa. Nếu Bắc Việt cố kéo dài chiến tranh đương nhiên là Miền Bắc sẽ bị cõi lật và tiêu diệt, trong khi đó Miền Nam này cũng bị kiệt quệ nhiều, khó lòng đủ sức phục hồi nổi tiềm lực để chủ động trong việc tái thiết.

Nếu Bắc Việt cho rằng: họ phải tiếp tục «chống Mỹ cứu nước» ở Miền Nam này thì đó là một quan niệm hoàn toàn sai lạc. Bắc Việt và Cộng sản còn tiếp tục nuôi chiến tranh và cơ sở tranh đấu tại miền Nam ngày nay, thì Mỹ vẫn còn phải có mặt tại Việt Nam ngày đó. Địch là chỉ người Quốc Gia Việt Nam mới mong khởi thể chủ động được với các thế lực quốc tế, nếu còn dinh cài dưới Cộng sản đảng sau thì chỉ làm khó khăn cho cuộc vận động tự chủ dân tộc của người Việt chân chính mà thôi.

## Wrestling bắt đầu

Cho đến tuần qua thi cả ba ứng cử viên Tổng Thống đã lật con bài tẩy của mình lên. Thế là ta có Thiệu Hương, Minh Minh và Kỳ Lẽ.

Cho tới giờ phút này, cuộc vận động tranh cử chưa khởi sự nên ông Đạo Cây cũng chẳng biết mình sẽ đi bỏ phiếu bầu cho liên danh nào.

Hỏi ý kiến ông thầy bói Buôn Cờ thi ông chỉ ậm ừ không trả lời.

Khi hỏi ông : Thiệu Hương ông thấy sao ? Ông gật gù : Được, thơm lắm !

Lúc hỏi : Minh Minh ông nghĩ thế nào ? Ông cũng gật gù : Sáng đây !

Còn Kỳ Lẽ ?

Ông cũng gật gù : Đẹp lắm.

Nói thế thi bố ai còn biết phải bỏ phiếu làm sao cho đúng chính sách !

Trong khi đó, thi tinh cờ trùng hợp, mây tờ báo ở Saigon đều vì các liên danh như những đôi vợ chồng.

Liên danh Thiệu Hương là vợ già chồng trẻ, nhưng bà vợ lại là vợ nghèo. Như vậy cuộc tình duyên có lẽ hoàn toàn vì tinh vi nghĩa chờ không phải là vì tiền vì bạc,

Liên danh Minh Minh thì chồng già vợ trẻ, cho nên có người chê ông Minh là già mà còn chơi trống bồi.

Còn liên danh Kỳ Lẽ thi cũng trong cảnh chồng trè vợ già. Nhưng bà vợ già lại giàu sụ, cho nên ông chồng bị chê là đào mỏ. Đào mỏ thi kỵ quá !

Cả ba cuộc hôn nhân đều là hôn nhân lý trí, có tính toán cẩn thận. Thứ nhất là về yếu tố tôn giáo vì cứ một vị công giáo thi có 1 vị Phật giáo đi kèm. Trong 3 người theo Phật giáo thi tướng Minh là người đáng kể nhất. Nhưng trong ba người theo công giáo thi tổng thống Thiệu lại phải kè lù mạnh nhất.

Điểm tích toán thứ hai là yếu tố quân sự và dân sự. Liên danh nào cũng dẫn đầu bởi một ông tướng và có một ông phó thường dân. Liên danh Minh Minh có ông đại tướng, thi lại có một

## sinh tử phu

### ÔNG ĐẠO CÂY

Ông đại tá dự khuyết. Liên danh Thiệu Hương, tuy ông Thiệu kém ông Minh một sao, nhưng ông phó dự khuyết là đại tướng Trần thiện Khiêm thi lại đủ bốn sao. Vậy nếu tính sao lấy điểm thi Liên danh Thiệu — Hương tổng cộng 7 sao sáng nhất, còn liên danh Kỳ — Lẽ chỉ có 2 sao là tối nhất còn liên danh Minh — Minh có bốn sao được kê là trung bình.

Riêng ông Đạo Cây thi chỉ có ý định bỏ phiếu cho ông Đạo Dừa. Còn quí vị thi ông Đạo khuyên nên tùy thích, bỏ phiếu cho ai cũng được. Đối với ba liên danh thi ông Đạo xin chúc cả ba cùng đắc cử, không đắc nhiều thi đắc ít.

Nếu LD ông Thiệu Hương đắc cử thi có thể mời ông Lê làm Quốc vụ Khanh hầm, giống vai trò ông Phan Quang Đản, Mai Thọ Truyền bây giờ, ông Đản, ông Truyền đều là đối thủ của ông Thiệu hồi 67 cả. Được như vậy có lẽ ông Lê cũng vui lòng.

Nếu LD Kỳ Lẽ đắc cử nên mời ĐT Minh làm Quốc vụ Khanh, một chức vụ rất hợp với con người chơi cát kiềng.

Còn nếu liên danh Minh Minh đắc cử thi nên mời cả 2 ông Thiệu Kỳ tham dự chánh phủ, vì khiếu hiệu của tướng Minh xưa nay vẫn là hòa giải mà. Không hòa giải với hai ông tướng kia được thi còn mong hòa giải với ai ?

Nhưng dù liên danh nào đắc cử thi ông Đạo cũng mong đại sứ Buôn Cờ cứ tại vị, để viện trợ đòi đảo !

Sau đây bắn đao có ba câu chuyện để tặng ba liên danh, tùy quý bạn đọc giả muốn xếp chuyện nào cho liên danh nào cũng O.K tuốt.

#### Chuyện một : Con Cầu Tự

Câu chuyện này phỏng theo một chuyện ngắn trong cuốn Góp Nhật Cát Đá của thiền sư MUJU do nhà Lá Bối mới xuất bản.

#### Chuyện kè rắng :

Thiền sư Hakuin nổi tiếng là người đạo đức, trong sạch. Một già đình bán thực phẩm ở gần nơi Hakuin tu có một cô gái đẹp, bất ngờ một bừa, cha mẹ cô gái khám phá ra cô này có thai.

Hai ông bà nói giận, Cô gái không chịu thú nhận ai là tác giả cai bầu, sau bao nhiêu lần tra hỏi cô bèn chỉ tên nhà sư Hakuin.

Phẫn nộ vô cùng, cha mẹ cô gái đến ngay nhà chùa, Khi bị người ta xả xói nhà sư chỉ thốt lên hai tiếng ! «Thế à ?

Xong rồi thôi.

Sau khi đứa bé sinh ra, nó được mang tới trao cho thiền sư Hakuin. Bao danh dự nhà sư tiêu tán nhưng ông không lộ nét buồn rầu, Hakuin mỉm cười với hai ông tướng kia được thi còn mong hòa giải với ai ?

Một vài năm sau bỗng cô gái lại nói với cha mẹ cô rằng thật sự nhà sư Hakuin không phải là tác giả cái bầu. Bỗng thảng thoảng là một thanh niên khác.

Lập tức cha mẹ cô gái đến chùa, xin thiền sư Hakuin tha lỗi, nói dì nói lại thiết tha, và xin mang đứa bé về nhà nuôi.

Thiền sư trả lại đứa bé. Ông cũng chỉ thốt lên hai tiếng . «Thế à ?»

Trên đây là câu chuyện của thiền sư Jumu kề.

Có một vài điểm bí ẩn tác giả đâu đó, ông Đạo Cây xin giải đáp vào đoạn cuối này.

Thứ nhất, tại sao chỉ cần nghe lời một cô gái nhẹ dạ, mà người ta lại thay đổi thái độ, lúc thì buộc tội, lúc thì suy tôn thiền sư Hakuin ?

Theo thiền ý thi người ta đã khám chìm đứa nhỏ. Xem chìm thi biết đứa con có đúng là con cầu tự hay không.

Gần đây một nhà báo hỏi nhà chùa có ủng hộ lập trường bồ câu của một vị ứng cử viên Tổng thống chăng. Nhà chùa đã trả lời rằng : Đề coi chim bồ câu đó là chim thật hay chim giả !

Câu hỏi thứ hai : vậy người cha thật của đứa trẻ là ai mà không dung nhà chùa lại phải gánh nuôi như là con cầu tự ?

Câu trả lời : có lẽ là một anh Mèo nào chăng ?

#### Chuyện hai : Sáng và Tối

Câu chuyện này cũng phỏng theo một tích ngắn trong tập Góp Nhật Cát Đá, do Lá Bối xuất bản.

Ngày xưa có một Phật tử đi học đạo, cầu giác ngộ, Phật tử thành tâm đúc được một pho tượng bằng vàng lá. Pho tượng sáng chói nên được gọi là Minh Minh. Phật tử tôn kính pho tượng, đi đâu cũng mang theo.

Sau nhiều năm, Phật tử này đi tu trở thành 1 ni cô vẫn mang theo ông Phật của mình. Đến một ngôi chùa, cô rất nhều tượng Phật mỗi pho tượng có một bàn thờ riêng. Ni cô muốn thắp hương thờ trước pho tượng Phật bằng vàng sáng

chói của mình. Ni cô lại có tình thần kỳ thi muôn suy tôn riêng vị Phật của mình mà thôi. Vì vậy ni cô không muốn cho hương thơm mình đốt bay lạc sang cho các pho tượng khác ngửi, Ni cô bèn tạo một cái ống nhỏ, chụp lêu thu hút hết cả khói hương, và để miệng ống hương thẳng vào mũi pho tượng của mình. Không ngờ khói xông lên, cái mũi pho tượng đang sáng choang bỗng trở thành đen xì và tối om !

Gần đây trên báo chí ở miền Nam minh đã có tình thần «xông hương vào mũi». Lối xông hương vào mũi đó dễ khiến cho pho tượng sáng trở thành tối om. Vì trời trèu, trong chữ Hán chữ «minh» có nghĩa là sáng, mà cũng có chữ «minh» nghĩa là tối, Thị dụ như rừng U Minh thi thấy.

Lối «xông hương vào mũi» của vài tờ báo đã từng làm cho Hương trở nên tối om một thời, may e rằng còn làm cho pho tượng sáng trở thành tối luôn.



### Chuyện ba : Ông Già

Ngày xưa có một ông già rất cứng cỏi, rất trong sạch, ai cũng kính trọng. Ông thường đọc sách tròng cây kiềng và lâu lâu, đi bắt tôm bắt tép, lấy đao thánh hiền răn con cháu...

Một bửa tối xóm làm giỗ. Người ta mang biếu ông một cái dùi gà có cái cảng.

Ông già bèn ra ngồi ngoài sân, vừa uống rượu, vừa nhâm đùi gà, tay gãi háng, miệng ngâm thơ.

Ăn hết cái dùi, ông già gặm tới cái cảng. Nhưng cảng gà có mấy sợi già rất khó gặm. Tao Tháo chính hiệu đời xưa, một chính khách gian hùng và đạo đức già số một, mà còn chịu thua không nhai nổi giàn gà.

Ông già gặm cái gân gà một hồi không đượ, chép miệng bảo trẻ nhỏ : «Mày lấy cho qua cuốn sách đọc đi con !»

Trẻ nhỏ mang sách cho ông đọc.

Ông đọc một hồi, mày chục trang, mắt liếc nhìn xuống dây xương thịt gà, thấy ruồi đã rơi bậu dây. Ông chép miệng, bỏ sách xuống, đuổi ruồi, và lại cầm miếng gân gà lên gặm nữa.

Sau một hồi vắt vả, ông già, thấy gặm không nổi, nhay mãi không đứt, không nuốt được thì cũng tiếc, bỏ thi cũng uổng. Ông lại bỏ xuống đĩa gọi trẻ nhỏ.

«Lấy cho qua cái enoc qua đi sời đất tròng bông đi con !»

Lũ trẻ mang cuốc tới cho ông. Ông vác cuốc lên vai, thủng thẳng bước đi. Rõ ràng : «Một mai, một cuốc, một cần câu cốt cách con người ăn dật.»

Vác cuốc đi một quãng, ông già lại dừng chân. Ông quay lại nhìn đồng thịt gà mới gặm xong. Nghĩ ngẫm hồi lâu, ông bỏ cuốc xuống, thủng thẳng quay trở lại cầm cái gân gà lên, nhóp nhép nhai tiếp, vừa nhay vừa hit chất ngọt.

Nhân câu chuyện đó, người ta tặng ông một ngoại hiệu là Ông Già Gân Gà !



## KÝ SỰ LƯU VONG VĂN BÌNH



### Ba chàng hàn sĩ

(TIẾP THEO)

Sống lưu vong có nghĩa là sống xa quê hương xứ sở, nằm gai ném mặt ở một nước ngoài, để vận động đánh đổ chế độ hiện tại, xây dựng một thể thức hợp với lòng dân, đúng với quyền lợi của tổ quốc.

Lưu vong như thế có một ý nghĩa hy sinh cao quý, một đời sống trong trắng, đầy gian lao nguy hiểm.

Lưu vong không phải là đao ngù, là vơ vét túi

tham, chuyen tiền, đồi ngoại tệ, mua biệt thự ở nước ngoài, tìm cách cho con cháu trốn quân địch, sống khơi khơi một đời vương giả ở ngoại quốc.

Lưu vong phải chia ra nhiều hạng. Có thứ lưu vong thiệt, có thứ lưu vong giả.

Lưu vong để chờ cơ hội trở gió phát cờ, móc nối với cơ quan tình báo ngoại bang nhằm đầu cơ chính trị, mua danh bán nước, đó là thứ lưu vong xu thời đón gió của bọn người bán nước buôn dâm.

Có bọn lưu vong bắt đắc dĩ, muốn trở về quê hương mà không đủ can đảm hồi hương, vì họ sợ đời sống và tự do của họ không có gì đảm bảo, tư tưởng và sáng kiến của họ bị bóp nghẹt từ trong đầu óc. Họ tránh những phiền lụy, những sự chướng tai gai mắt. Họ dành ngầm ngùi sống lưu vong.

Đó là thứ lưu vong bắt nguồn từ sự mất tin tin tưởng ở một chế độ dân chủ bấp bênh, ở một hiến pháp không được bảo vệ, một chính quyền cửa cứng nứa mềm, một quốc hội mất dần hết uy tín về đạo đức và liêm sỉ, một xã hội đầy rẫy tham nhũng, tệ đoan.

Dù sao, những người dân hàng ngày chịu đựng đời sống vất vưởng khó khăn trong nước có quyền trách móc nhóm lưu vong bắt đắc dĩ thiếu bỗn phận, thiếu can đảm đối với đồng bào, đối với quê hương trong thời buổi loạn ly.

Một dư luận gắt gao, khe khắt phản đối nhóm lưu vong nói trên, cho họ là ích kỷ, hèn nhát.

Thực ra, tôi không có ý nghĩ làm trọng sự kiện hộ hàng trăm, hàng ngàn đồng bào hiện đang sống ly hương ở nước Pháp.

Viết về đời sống của nhóm lưu vong bắt đắc dĩ, viết về sinh hoạt của một số bạn không thuộc bọn đòn gió đầu cờ, tôi chỉ có 1 ước vọng dùng ngòi bút trung thực nói lên tâm sự của một số kiều bào hướng về tổ Quốc, ngày ngay cầu nguyện, mong mỏi đất nước chóng thanh bình, tất cả các gia đình, từ Nam Quan đến mũi Cà Mau được an cư lạc nghiệp trong Tự Do Hạnh phúc, hầu có cơ hội trở lại quê hương, bay về tổ ấm...

#### Tà áo Việt Nam thoát tha trên hè phố Ba Lê

Trước năm 1963, khi chế độ Ngô đình Diệm đã dẫn tới chỗ suy xụp, một số đồng bào VN, những gia đình giàu có, tìm cách chạy chot giấy tờ sang Pháp tị nạn.

Những người dư tiền của, dư thế lực, cố tìm cách lánh ra ngoại quốc sống cuộc đời lưu vong.

Trên vỉa hè đường phố đông đúc Ba Lê, người ta thấy xuất hiện một số phụ nữ VN tha thoát trong chiếc áo dài, đi mua bán sắm sửa vật dụng hàng ngày. Lúc đầu, dân Pháp thấy hơi lạ mắt. Dần dần họ quen đi. Họ bắt đầu tìm thấy ở những tà áo dài trên những thân hình nhỏ nhắn, uyển chuyển, xinh xinh, một vẻ đẹp Á Đông kiêu diễm và trang nhã.

Người VN ở Ba Lê và trên đất Pháp, kề hàng chục ngàn người, sống chung với người Pháp, chưa

xã xá ra những vụ xích mích hay lộn xộn tập thể. Sinh viên Đặng Hùng Anh gần đây cóc ở Grenoble chỉ là một trường hợp lẻ loi, một sự bạo hành do nhóm SVHS quá khích gây nên. Tất cả các giáo sư và các nhóm SV không CS đều phản phản đối thái độ hung đần của bọn SV quá khích,

Ngoài người VN rất nhiều người ngoại quốc khác đủ các màu da, đủ các tôn giáo sống lưu vong ở Pháp, được dân chúng Pháp giúp đỡ, coi như người Pháp. Thí dụ điển hình là nhóm người tị nạn CS từ mấy nước Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Nam Tư, Lô mã Ni, tránh chế độ độc tài CS chạy sang Pháp, đều có công ăn việc làm sinh sống dễ chịu.

Trong nhóm dân tị nạn CS ở Ba Lê, đặc biệt hơn hết là bọn Bạch Nga (Russe blanc), Họ là những người Nga không chịu đầu hàng chế độ CS, từ khi Cách Mạng Đỏ thành công ở nước họ. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 20, bọn Bạch Nga bỏ gia đình, bỏ quê hương, chạy sang Pháp để tránh sự tàn bạo, chém giết, tù đày. Họ kéo dài đời sống lưu vong hơn nửa thế kỷ, dành gửi năm xương tàn trên mảnh đất tự do. Không một người Bạch Nga nào tinh chuyên trở về xứ sở, mặc dầu Mạc tuhoa được người CS, trong đó có Xuân Diệu, coi là thành địa, hay thiên đường,

Bọn Bạch Nga làm đủ các nghề để sinh sống trên đất Pháp. Một nghề phổ thông nhất của họ là nghề lái xe taxi ở Ba Lê.

Đi khách từ phương xa đến, thường khi bước lên taxi, bắt gặp một bác tài già nua tuổi tác, đầu bạc phơ, má hóp rỗng long, nói tiếng Pháp không ranh, thêm một chút giọng ngoại quốc (accent étranger). Đi khách có thể tin vừa gặp một dân tài xế Bạch Nga ở Ba Lê.

Đi khách không cần gọi chuyện, tự nhiên ông lái xe Bạch Nga sẽ tâm sự, kể lể đời sống lưu vong. Ông khai ông cho biết, hồi Cách Mạng tháng Mười ở Nga, ông là một nhà trí thức, một giáo sư, một luật gia, có khi là một Hoàng Thành hay một sĩ quan cao cấp thân tín của Nga Hoàng. Sau khi CS cướp chính quyền, ông trở nên một kẻ thù «bất cộng», đại diện của chế độ mới. Ông bỏ nước ra đi, quên gia đình, quên đi vãng, quên quê hương, để tìm tự do và lẽ sống.

Kết lại mầu đời lưu vong của người Bạch Nga, tôi thấy bùi ngùi chua xót cho thân thế một số kiều bào đang sống ly hương ở Pháp.

Có người vì hoàn cảnh bắt buộc, phải xa nhà, xa nước, sống tạm bợ cho qua ngày qua tháng.

Tỷ như bạn tôi, ông Q, một cựu công chức biến thành chân thât, chưa hề làm chính trị, không chịu nổi chế độ hà khắc của Bắc Việt, tuổi ngoài 70, còn phải cắt bước ra đi. Một hôm gặp tôi ở Ba Lê, ông buồn rầu nói: «Ở Hà Nội có phong trào tảo khử người già. Đường như nhà nước thấy chúng tôi nhiều tuổi, không di linh, không tăng giá sau

xuất như các thành niên, họ tìm cách hành hạ và tinh thần cũng như vật chất để chết bớt đi, đỡ tốn cơm gạo. Sang Pháp tuy đời sống vất vả, nhưng tinh thần đỡ căng thẳng, giá trị con người còn được bảo vệ...»

Ngoài những người như ông bạn Q, dân tị nạn của chế độ Hà Nội, còn biết bao kiều bào khác như các bà nội trợ VN, hiện đang tha thoát trong chiếc áo dài trên hè phố Ba Lê?

Cá: bà chẳng phải là dân tị nạn của chế độ ND Diệm đó sao?

#### Ba chàng hàn sĩ cắp sách đi học

Trong khi anh em SV lưu vong ở Ba Lê tấp nập vội vã, kẻ đi làm, người đi học, 3 chàng hàn sĩ cũng cắp sách đi học như ai. Ba chàng học ở Collège de France, một trường Đại học có danh tiếng ở Pháp. Ba chàng theo học lớp giảng về lịch sử VN.

Collège de France là 1 giảng đường quy mô rộng rãi bát ngát, nằm cạnh trường Đại học Sorbonne, xóm La Tinh. Collège de France khác Sorbonne ở chỗ vào đây nghe giảng không có mục đích duy nhất là thi cử và lấy bằng cấp. Người ngoại quốc ai muốn ghi tên vào Collège de France để nghe giảng cũng được. Phản nhiều là những người đứng tuổi, nếu không phải già cả. Họ ghi tên đến nghe giảng như đi nghe diễn thuyết, để mở rộng tầm tri thức, để học hỏi thêm, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhiều khi như đi giải trí nữa.

Trước khi vào lớp học, 3 chàng hàn sĩ cười rúc rích, nói với nhau:

«Chúng mình lặn lội từ nước Giao chi sang đây để đi học lịch sử Annam ta, đó mới là một chuyện kỳ cục, cô kim hi hữu.

Hồi mới vỡ lòng, thực dân bắt chúng mình học như khiếu câu: tôi tiên ta là người Gô Loa (nos ancêtres les Gaulois). Thủ xem bây giờ tại mình đã liệt vào hàng «sinh viên cũ», giáo sư Gaspardone có còn theo thể thức thời xưa không?»

Tiến vào lớp học 3 chàng ngạc nhiên thấy một cụ giáo già, tóc trắng xoa, giống in một cụ đồ nhỏ, vừa giảng bằng tiếng Pháp vừa giảng bằng tiếng Trung hoa, đọc theo lối quan thoại (langue mandarine). Lúc viết một vài tài liệu lên bảng đen, cụ Gaspardone viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm. Cụ viết nhanh thoăn thoắt, nét phản già dặn, cứng rắn như mấy ông đồ già viết câu đối Tết ở Hàng Đào Hàng Ngang Hà Nội ngày trước.

Bọn sinh viên Pháp, Việt và ngoại quốc ngồi loay hoay ghi chép tài liệu chữ Hán, chữ Nôm, có vẻ chú trọng cẩn cù như mấy chú vè sì dở chép lại thành kinh của Mao chủ tịch.

Giáo sư Gaspardone tay cầm quyển sách cũ kỹ, miệng đọc một tràng dài tiếng quan thoại. Không biết phe người Pháp và người ngoại quốc lắng tinh thần ngồi nghe có hiểu gì không?

Trong bọn ba chàng hàn sĩ, chỉ có Văn Côn, người học tro đặc ý nhất của giáo sư Gaspardone.

gặt gù tân thường. Duy Thanh và Văn Bình ngồi nhìn nhau, như vịt nghe sấm.

Thú thực, hồi sống lưu vong ở Côn Minh, Trùng Khánh, Hongkong với Bảo Đại, Văn Bình chỉ học, mấy câu «eng pheng pheng» xã giao thông thường đà khai: sinh sênh sáng sô (mời tiên sinh ngồi) sinh sênh sáng nhậm sà (mời tiên sinh dùng trà) tố chè sênh sáng (đa dạ tiên sinh). Đầu có lời lẽ văn hoa, tràng giang đại hải như giáo sư Garpardone giảng sứ tại đại học đường Collège de France.

Giáo sư Gasparione là một vị giáo sư già lối gần 70 tuổi. Giáo sư đã từng sống lâu năm ở Trung Hoa. Nhật Bản và VN. Hồi trẻ, giáo sư kết hôn với một nữ sĩ Phù tang. Hiện nay hai ông bà còn sống ở Versailles, cạnh Balé, cách chừng 20 cây số, nơi có cung điện nguy nga của ông vua Mặt Trời Lô Y Thập Tứ. Hai ông bà giữ theo đúng lễ nghĩa, đạo gia Á Đông, phu xướng phụ túy, một cảnh hiếm có ở phương trời Tây.

Trước khi thế chiến thứ hai bùng nổ, giáo sư Gaspardone đã từng giúp việc trong một thời gian tại trường Viễn Đông Bác Cố (Ecole d'Extrême Orient). Hiện nay giáo sư còn rất nhiều bạn sống ở Hà Nội cũng như ở Saigon. Giáo sư vẫn có thư di thư về và rất mực trung thành với tinh bông hữu.

Trong những buổi giảng về lịch sử VN, giáo sư Gaspardone khoái nhất bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Giáo sư ngâm đi ngâm lại những lời văn danh thép hùng tráng của Nguyễn Trãi, cho là một trong những sáng tác có giá trị nhất của văn hóa nhân loại...

### Hàn sỹ mưu sinh

Bà chàng hàn sỹ cấp sách đi học đều đặn, theo lớp giảng của giáo sư Gaspardone, bè ngoài coi có vẻ phóng túng hiên ngang, nhưng trong thâm tâm họ đều có một thắc mắc chung.

Đi học, hành là một thứ giải trí hiếm có, chỉ ở Ba Lê mới tìm thấy, nhưng điều cốt yếu là phải có một nghề nghiệp để sinh sống, nuôi vợ nuôi con trong thời buổi gạo chau quế này.

Ở Pháp, kiểu bào không nói gạo chau cùi quế vì kiểu bào không thòi cơm bằng cùi như ở hậu phương bên Annam ta. Họ thòi cơm bằng điện hay bằng ga. Mà ga với điện đắt như nhau, quá cỡ.

Hồi còn nhỏ, các cụ dậy ba chàng: có thực mới vực được đạo. Nhiều khi đòi lòng, ba chàng càng nhớ những lời giáo huấn thực tế và thẩm thia của các cụ. Ba chàng tính kế mưu sinh.

Nghề tay trái của Duy Thanh là nghề làm điện. Sau khi chờ đợi hoài hoài, mòn cả hai con mắt vẫn chưa thấy bon trúng số cá cặp gửi viện trợ cho người cha già của Xô Sô Kiến Thiết. Duy Thanh hành xác đơn đi dẩn thân hy sinh thêm một nhiệm kỳ, nhiệm kỳ làm thợ điện.

Tuy nhiên ở cái nước Pháp người khôn của khó này, Văn Bình học sách Tonton cái cóc gì cũng là cái hết đứng vội hì hửng tưởng tượng muốn là được.

Vá xác đơn đi xin việc, kiếm một chỗ làm trê trung vào khoảng 25, 30 tuổi, có nhiều triển vọng được thu dụng. Vào cõi bô lão như ba chàng hàn sỹ, bông đầu đã xé ngang đầu, thực là một chuyện thiên nan vạn nan.

Không những thế, Duy Thanh có một chiếc đầu bạc phơ. Tóc trắng xóa như tuyết. Kè về phương diện đẹp lão, bô trai, không kém gì tài tử trứ danh Đoàn Châu Mậu. Nhưng chủ hăng diện, khi thấy cái đầu Ngũ Tứ Tư của Duy Thanh, ông ta bèn trịnh trọng lè phép trả lời: «Thưa cụ hăng chúng tôi cần những người trai tráng giúp việc. Tuổi các cụ là tuổi cần phải di dường tinh thần trên núi hay ngoài bãi biển, hơn là ngồi trong bàn giấy hay xưởng thợ làm việc bằng trí óc và chân tay».

Duy Thanh là một ông vua nhẫn nại, không dễ gì thụt lùi trước một sự khó khăn. Chàng nhương mắt, cười tinh duyên dáng, tự bảo chúa:

«Ông chủ hăng đừng tưởng lầm tôi đầu bạc mà chân yếu tay mềm. Tôi còn dẻo dai và cứng rắn như chàng cao bồi Richard Wicmark. Tôi có thể làm bất cứ việc gì của một người kỹ sư trẻ tuổi. Đây, ông coi thử bằng cấp và lý lịch của tôi.»

Chủ hăng coi lại. Thấy kỹ sư Duy Thanh xuất thân ở trường Super Elec Ba Lê, một trường nổi tiếng nhất ở Pháp về điện tử, chủ hăng bắt đầu chú ý. Có hồi Duy Thanh làm giám đốc nhà máy điện Bắc Việt, coi hàng máy chục kỹ sư điện tử khác. Có hồi Duy Thanh làm Tổng Trưởng bộ Trung Tu Kiến Thiết thời Bảo Đại, ở Saigon. Có hồi Duy Thanh làm nghị sĩ tại Hội Đồng Liên Hiệp Pháp ở Ba Lê.

Những thành tích đó khiến chủ hăng không dám rẽ rúng tuồi già của Duy Thanh như lúc ban đầu. Chủ hăng trịnh trọng đặt câu hỏi:

«Nhu vậy, nếu tôi không lầm, cụ lại muốn trở về nguồn, với nghề điện tử. Với tuồi tác, bằng cấp và quá khứ của cụ, quả là một sự can đảm phi thường, đáng kính trọng. Tôi muốn được biết: kiến cụ hăng chúng tôi phải dài thọ cụ theo cách nào?»

Duy Thanh dõng dạc trả lời:

«Người Việt chúng tôi có tinh mê làm việc, không kể ngày giờ, không kể tuồi tác. Làm việc để tim kinh nghiệm, để học hỏi thêm, để lành nghề hơn, để rộng tầm con mắt hơn. Vấn đề lương lậu chỉ là vấn đề phụ. Ông chủ hăng cứ việc tùy nghi thích đáng.»

Nghé xong, ông chủ hăng phục sát đất. Không biết trong lúc chuyện trò. Duy Thanh có cố tình thấu cát ông chủ hăng không?

Điều đáng biết, Duy Thanh vừa chinh phục một cách dễ dàng thiện cảm và lòng kính nể của ông chủ hăng.

Trong cảnh xi phé mới. Văn Bình có cảm tưởng Duy Thanh vừa «trúng tú» thèm một lần nữa!

(CÒN NỮA)



### BÀI GIA ĐỨC

đến với người giữa mùa nắng hạ  
núi cả đồi cao không một bóng người  
buổi sớm sương sa buỗi chiều mây phủ  
khoảng nửa đêm buồn bã đại liên chơi

đồn đóng cheo leo hố hầm đất đỏ  
ngủ vồng quanh năm quen với muỗi mòng  
sáng ra uống hớp cà phê gói  
đè thay trong lòng bớt nhớ nhung

những mảnh khu như Hoài ân, An lão  
ta lội đã mòn vết gót giàn sau  
núi rừng từ buổi mưa bom xuống  
địa đạo vui chung với mả mồ

có thể đêm nay ngày mai ta ngã  
bon dan vô tình biết tránh ai đâu  
nếu ta ngã xuống xin đừng khóc  
vì khóc làm ta nặng kiếp sầu.

THẾ PHƯƠNG

### NGÔI CỎ MỘ

ta đứng đó chiều bốc hơi trong lá  
đời bông khuông trên mảnh đá ủ ê  
từng phiến buồn vừa mở mắt hoang vu  
nắng đã trốn trong liếp tơ nôn cỏ

từ lòng đất thoảng nghe hồn thoại sỉ  
đang ám thăm mở cửa đón mây rơi  
đã bao nhiêu niên kỷ vẫn im hơi  
xin đánh thức chút hình hài mộng mị

gió vẫn thở trên mái đầu lá úa  
nhạc đời sầu mỗi độ nắng so dây  
và bao người đoán tuồi mập lên ngôi  
có nghe chăng từ những lời huyền thạch?!

ai nỗi đây thở hơi đời tịch diệt  
trong hư vô bàng bạc giấc luân hồi  
ta cố công ngồi đợi trăng tuồi đời  
vẫn chưa gặp những người từ thiên cõi!

giữa thiên thu chữ đã mờ rêu phủ  
nét xanh xao thiếp ngủ tự bao giờ  
linh hồn nào về thấp thoáng khung bia  
tạ sênh nhủ người đi là miên viễn!

chiều xoải dài trên đôi hàng cánh mịn  
tha u hoài về muôn dặm suy tư  
mộ vẫn hoài ôm vóc dáng hao hú  
mắt thoại sứ vẫn chưa khôn ngẩn lè  
hồn ai thấp trong lòng ngôi mộ cõi  
nghe hắt hiu như hơi thở cuối ngày  
đêm đã về nhìn cỏ lá chia tay  
xin người vui giữa lòng nôi của đá!

DẶNG CẦN

### Ở SAIGON NHỚ LAN

1

ngủ dài mộng gói tay mưa  
nghe sao vỡ xuống trăm bờ chiêm bao  
thân chiu chắt những tể bào  
sống chưa đủ kiếp đời hao hụt dần  
còn đầm mái phố cô đơn  
môi khô cuộc rượu đêm mòn tiếng ca  
em vui mẩy chén quan hè  
cũng dành vớ ngựa chia xá cõi người

2

ngủ vùi thôi một tiếng kêu  
nghe muôn năm vỡ bên đèo dang em  
tôi loi nhịp mắt trông tìm  
em quên hốt những tiếng chim gọi vè

### VÀ HẠNH NGUYÊN

em gầy xơ tuồi hai mươi  
cành soan phai đỏ nụ cười giáng hương  
tôi rung chuông khóc bên tường  
áo em cõi lồng hơi buồn trăm năm  
môi xưa ấm nụ hôn thắm  
tôi chong cảm giác ăn năn cuối trời

TRẦN THOẠI NGỌC  
(trên hồn người cõi tích)

# MỘT VÒNG THẾ GIỚI

## KHOA HỌC

Lái xe trên Nguyệt cầu

Nếu không có chuyên chỉ trực trắc thì khi tờ báo này đến tay bạn đọc phi hành đoàn của chuyến bay Apollo 15 đang trên đường trở về trái đất để đáp xuống Thái Bình Dương vào chiều thứ bay sắp tới 7-8-71.

Đối với mọi người, cái tên Apollo quá quen thuộc khiếu cho chuyến bay Apollo 15 này không có vẻ chỉ hấp dẫn, sau 4 chuyến bay trước.

Nhưng đối với các khoa học gia ở mì Kenedy, thì lại khác. Phó Quản đốc George Low của cơ quan NASA (cơ quan quản trị hàng không và không gian HK) nói rằng «chuyến bay Apollo 15 là chuyến bay phức tạp, và được chuẩn bị khoa học kỹ nhất trong lịch sử thám hiểm».

Ngày thứ hai 26-7-71, chiếc hỏa tiễn nặng gần 3000 tấn đã khai hỏa đưa 3 phi hành gia trực chỉ mặt trăng.

Họ sẽ sống 12 ngày 7 giờ, và 12 phút ngoài không gian, trước khi trở về tới mặt trái đất. Trong khoảng đó, 2 phi hành gia đại tá David R. Scott, 39 tuổi và Trung tá James B. Irwin 41 tuổi, sẽ sống 67 tiếng đồng hồ trên mặt trăng. Trong khi đó, Thiếu tá Alfred Worden, 35 tuổi sẽ

bay quanh Nguyệt cầu với phi thuyền mang tên Endeavour, tên chiếc tàu của thuyền trưởng nổi tiếng Cook hồi thế kỷ 18.

Thời gian 67 tiếng đồng hồ dài gấp đôi thời gian sống trên Nguyệt cầu của các phi hành gia trước đây Irwin và Scott sẽ hạ cánh xuống 1 tháng 1 ng trên N. Cầu, dưới chân một ngọn núi cao gần 500 thước vào ngày 30-7. Bãi đáp có khung cảnh rất đẹp ba mặt là núi, một mặt là vực sâu 400m mà các phi hành gia sẽ tới quay phim như một đám du khách. Trong phòng hạ cánh mang tên Falcon, các phi hành gia mang theo hơn 1200 kg các dụng cụ khoa học và thoát hiểm. Họ sẽ rời khỏi căn cứ này bằng một chiếc xe mang tên tắt LRV (Lunar Roving vehicle).

Chiếc xe LRV dài 3 thước, rộng 2 thước sẽ rời căn cứ Falcon vào sáng 31-7. Hai phi hành gia sẽ điều khiển xe, đi thăm hiểm trong 2 ngày 1 và 2 tháng 8, một lộ trình chừng 22 dặm, mà nếu không có xe thì không đủ thời giờ đi.

Xe LRV chạy bằng điện, 4 bánh có được điều khiển quay riêng, nên phải tháo mất hai bánh, xe vẫn tiếp tục lăn được. Chiếc xe này trị giá gần 38 triệu mỹ kim, gần 150 tỷ bạc VN. Tuy xe LRV chỉ chạy quanh cách căn cứ Falcon 5 dặm trở lại, nó cũng được trang bị các dụng cụ tìm phương hướng để không sợ lạc; vì đất trên mặt trăng gồ ghề rất khó nhận ra đường đi.

Trên xe LRV có một máy thu

hình màu, được điều khiển từ cầu NASA. Máy này sẽ thu hình 2 phi hành gia rời Nguyệt cầu, cũng như cảnh họ đi lại lượm đá trên mặt trăng.

Hai phi hành gia Scott và Irwin sẽ lượm khoảng trên 120 kg đá từ mặt trăng mang về trong lượng lớn nhất từ xưa đến nay. Các khoa học gia cho rằng các đá đã trên được cấu tạo từ 4 tỷ rưỡi năm về trước, khi mặt trăng và Địa cầu cùng các hành tinh khác thành hình.

Điều khiển chiếc LRV thật dễ. Các phi hành gia chỉ việc ấn một cái cần về phía trước là xe chạy, ấn cần sang bên trái thì bánh trước quay sang trái, bánh sau quay sang mặt để xe quẹo qua trái rất легко. Tốc độ tối đa của xe là 10 dặm một giờ.

Ngày 2-8 chiếc xe bị bỏ lại mặt trăng, Irwin và Scott cho chiếc Falcon khai hỏa, bốc lên.

Hai người sẽ ráp Falcon vào trạm không gian Endeavour do Worden điều khiển rồi bay quanh mặt trăng 2 ngày nữa để chụp hình. Họ cũng sẽ phóng ra một vệ tinh nhân tạo bay quanh mặt trăng, nặng gần 40 kg, vào ngày 4-8, rồi quay trở về trái đất.

Ngày thứ bảy tới đây, nếu không có chi trực trắc, trái đất sẽ đón 3 phi hành gia trở về tại Thái Bình Dương.

Để sửa soạn cho chuyến đi này cả ba phi hành gia đều được học tập rất nhiều về Địa Chất Học mà các nhà Khoa học ở NASA cho rằng Irwin và Scott đều đáng nhận Tiến Sĩ Địa Chất Học. Riêng Worden không đáp xuống mặt trăng, sẽ chụp hình Nguyệt cầu từ trên cao và trong chuyến bay về sẽ bước ra đi bộ ngoài không gian để thí nghiệm.

Không biết sau khi chuyến bay Apollo trở về TT Mỹ sẽ chia tách mặt trăng cho Trung Cộng hay không, nhưng thủ tướng Trung Cộng gần đây đã chỉ rõ rằng các chuyến bay trên mặt trăng chỉ để trả phí tiền.

Phi tiền hay không chẳng biết, nhưng chương trình NASA của Mỹ cũng giúp hàng trăm ngàn chuyên viên khởi nghiệp!

## TRUNG CỘNG Chu Ân Lai, ông là ai?

Sang năm TT Nixon sang Tàu. Nếu Nixon mời một lãnh tụ TC sang thăm Mỹ đáp lễ, thì người đó chắc chắn là Chu Ân Lai. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa do Mao trạch Đông phát động Chu Ân Lai đã bị một đám Vệ binh Đỏ tấn công. Gần đây, người cầm đầu vụ tấn công này, một nhà ngoại giao Tàu tên Tào Đăng San đã bị đưa ra tòa, chịu tội trước 4.000 người chứng kiến và kết án 10 năm tù.

Người ta đã tưởng Chu Ân Lai bị cơn bão Vệ binh Đỏ cuốn đi theo bọn Lưu thiếu Kỳ Đặng tiểu Bình vv; vậy mà cuối cùng ông ta vẫn thoát. Và nay cơn bão đã qua đi, vai trò của ông ta lại sáng hơn trước. Cuộc gặp gỡ Chu Ân Lai-Kissinger vừa qua làm cả thế giới chú mục nhiều vào Chu. Sang năm Nixon sang Tàu gặp Mao trạch Đông, nhưng người sẽ tiếp Nixon cũng chính là Chu, vì chức vụ chủ tịch nước Tàu đó đang khuyết, thủ tướng Chu Ân Lai sẽ đóng vai cầm đầu ngành hành pháp để nối chuyện với Nixon.

Vào thời Vệ binh Đỏ, ban thường vụ Cộng đảng Trung Quốc có 5 người: Mao trạch Đông, người kế vị của Mao là bộ trưởng Quốc phòng Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Trần Bá Đạt và vợ Mao là Giang Thanh.

Đến nay, Giang Thanh và Trần Bá Đạt đã lù mờ, chỉ còn ba người làm chủ nước Tàu: Mao Lâm và Chu.

Năm nay 72 tuổi, trong Chu Ân Lai vẫn còn có vẻ khỏe mạnh. Trước mặt người ngoại quốc, ông ta vẫn có vẻ lanh lẹ, khôn ngoan, tính toán và hấp dẫn. Trong lúc Mao đã 77 tuổi, ngự trị trong Cẩm Thành của thủ đô Bắc Kinh, thì có lẽ chính Chu Ân Lai là người thực sự điều khiển mọi việc ở nước Tàu. Ông ta nổi tiếng là một nhà quản trị có tài, một con người thực tế, không nặng lý thuyết như Mao và Lãm.

Sinh trong một gia đình khá giả, Chu Ân Lai được du học ở ngoại quốc. Năm 1922, ở Pháp ông ta đã gia nhập một chi bộ Cộng sản Tàu, Trở về nước, ông phó tá Mao trạch Đông trong cuộc tranh chấp Quốc Cộng, Chu Ân Lai thường đóng vai ngoại giao với Thống chế Tưởng Giới Thạch, và đã nhiều lần đánh lừa người Mỹ để làm cho họ tưởng Mao chỉ là một nhà cải cách, không Cộng Sản.

Năm 1949, Cộng Sản chiếm được nước Tàu, Chu làm Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng. Năm 1954, lần đầu Chu xuất hiện trên một bàn hội nghị quốc tế là ở Genève. Mỗi hận lớn cho Chu là trong hội nghị đó, ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles đã không thèm bắt tay Chu. Nhưng cũng ở hội nghị Genève này, Chu đã buộc Phạm Văn Đồng phải ký kết chia đôi Việt Nam, dù lúc đó VM đang thắng thế đối với Pháp đang hy vọng làm chủ cả nước VN. Lý do chính khiến Chu ép buộc Phạm cũng vì sợ Mỹ nổi nóng nhảy và, Hiệp định Genève làm trì hoãn biến cố đó 10 năm trời! Trong 10 năm đó, Trung Cộng bắt đầu chế bom nguyên tử.

Gần đây, các nhà báo thăm Hoa Lục nói chuyện với Cao đều đồng ý là ông ta rất thông thạo tình hình thế giới. Ông ta có thể góp ý kiến về mọi chuyện, từ vụ phụ nữ đòi giải phóng không mặc yếm, cho đến chuyện phóng phi thuyền lên cung trăng mà ông ta cho là phi tiền vô ích. Trong khi nói chuyện với Kissinger vừa rồi, nhiều lần Chu đã sửa chữa lời dịch tiếng Anh của viên thông ngôn.

Đoàn tùy tùng của ông có 141 người sử dụng 4 máy bay phản lực Boeing 707 cộng thêm một phi cơ vận tải mang theo chiếc xe Cadillac dan bắn không lồng, để đưa đón PTT từ phi trường tới khách sạn, tới sân golf. Tám mươi nhân viên mật vụ Mỹ lo bảo vệ Agnew.

Vậy mà trong cuộc di tốn kém đó Agnew lại tiếp xúc rất ít với các thủ lãnh quốc gia và nhất là dân chúng.

Lưu lại sáu ngày ở Đại Hàn Agnew nằm ly trong khách sạn Chosun, chỉ ra ngoài để dự lễ tấn phong TT Park Chung Hee và đi đánh Golf cùng đánh vét. Một bữa trời mưa người ta phải khiêng bàn ping pong lên tận phòng cho Phó TT chơi! Ngày cũng không đi thăm viếng các quán nhàn Mỹ đang đóng ở Đại Hàn, hay bất cứ nơi nào

ông Tổng thống tương lai, thì báo chí Hoa Kỳ đang chế riễu ông Phó Tổng thống Agnew của họ. Thay vì ngồi chơi sỏi như ông Phó của nước ta, PTT Agnew đang được Nixon cho đi vòng quanh thế giới.

Chuyến đi của Agnew lại trùng với cuộc du hành của Henri Kissinger, cố vấn về đối ngoại của Nixon. Trong khi Kissinger làm thế giới sững sờ về vụ ghé Bắc Kinh của ông, thì Agnew vẫn cứ tâng bát đinh đi đánh golf và sân bắn ở Phi Châu!

Nhật báo Mỹ Chicago Today đã mô tả cuộc đi của Agnew bằng mấy bức tranh hý họa. Các tranh này vẽ PTT Agnew đang tiếp chuyện với Tarzan trong rừng rậm Phi Châu. Tarzan không biết ông Mỹ to lớn tới thầm là ai cả, hỏi: «Nghe nói ông Nixon đang gửi người cầm tay mặt của ông đi du hành một vòng rất quan trọng quanh thế giới phải không?»

Agnew hân hoan trả lời: «Bạn có tin rằng người đó đang đứng trước mặt bạn hay không?»

Tarzan vui vẻ kêu chú khi Cheeta lại bảo: «Cheeta! Chào ông Henry Kissinger đi mà!»

Cánh tay mặt (trên danh nghĩa) của TT Nixon đã đi qua 10 nước, trong vòng 32 ngày trời, một cuộc di rất tốn kém.

Đoàn tùy tùng của ông có 141 người sử dụng 4 máy bay phản lực Boeing 707 cộng thêm một phi cơ vận tải mang theo chiếc xe Cadillac dan bắn không lồng, để đưa đón PTT từ phi trường tới khách sạn, tới sân golf. Tám mươi nhân viên mật vụ Mỹ lo bảo vệ Agnew.

## HOA KỲ

Phó Tổng thống cũng... đi chơi sỏi nước

Đúng làm phó bao giờ cũng dễ bị gạt ra ngoài lề.

Trong lúc ở Việt Nam các tên của Trương Vĩnh Lễ, Trần Văn Hương và Hồ Văn Minh được lẩn lượn tiết lộ đóng vai phó cho một

khác. Sau đó qua các xứ Singapore, Kuwait, Saudi Arabia, Ethiopia cũng vậy.

Tổng Thống Đại Hàn Park Chung Hee hình như đã từ chối không thảo luận về việc bang giao với Agnew. Khi tới Ethiopia, Agnew cũng chỉ gặp vua Haile Selassie trong vòng hơn nửa giờ, và gặp T Tổng xứ Kenya trong vòng 15 phút. Sau đó Agnew đi chơi golf và đi săn, rồi về khách sạn ở. Một ngày phái đoàn của ông tiêu 3000 mỹ kim tiền phòng, tinh ra hơn một triệu bạc VN.

Báo chí Mỹ còn chỉ trích những lỗi lầm của vị Phó Tổng Thống, chẳng hạn ông gọi vua Faisal là Hoàng Thành, gọi Tổng Thống Jomo Kenyatta là Yomo Kenyatta, và gọi tên xứ này là Keenya như thời thực dân Anh, thay vì gọi là Kenya điều đó cũng giống như gọi VN là An Nam vậy !

## MAROC Vua Hassan trả hận

Báo chí công giáo ở VN đang làm sống lại những chuyện quanh cái chết của 2 ông Diệm và Nhu. Một vị tướng tham dự cuộc đảo chính 1-11-1963, và bị coi là chủ trương giết 2 ông Nhu, Diệm, đã tuyên bố phân trần : «nếu đảo chính thất bại, liệu ông Diệm ông Nhu có để chúng tôi sống hay không ?»

Câu chuyện bên Maroc và Sudan cuối tháng 7 vừa qua trả lời câu hỏi đó.

Tại Sudan, cuộc đảo chính của CS thất bại. Chánh quyền Sudan đã hành quyết 14 người trong đó có 11 sĩ quan từ cấp tá trở xuống và tên tòng bì thư đảng Cộng Sản Sudan. Tiếp theo đó, chiến dịch tuyên truyền chống Cộng mở rộng khắp nước.

Các cuộc hành quyết ở Sudan làm lu mờ những hành động tương tự của vua Hassan II xứ Maroc. Ông vua này cũng vừa thoát chết

sau cú đảo chính hụt của chính ông tướng chỉ huy lực lượng phòng vệ hoàng cung. Và sau đó, ông cũng ra lệnh giết 10 tướng tá phản loạn, không cần xét xử. Về phương diện này thì Sudan còn tàn trọng pháp lý hơn Maroc.

Mười người bị bắn gồm 4 ông tướng, 5 đại tá một trung tá được dẫn ra pháp trường trong trại lính Moulay Ismail gần thủ đô. Trên bộ quân phục của họ, các huy chương và phù hiệu đã bị tước bỏ, đội hành quyết sẵn sàng. Những tử tù bị bắt trước khi bị bắn còn hô to : «Vạn tuế đức vua Hassan II» để ca ngợi vị vua đang cho hành quyết họ ! Rồi họ cùng cầu kinh theo nghi thức Hồi giáo. Một phút sau họ ngã gục trước lằn đạn của đội hành quyết.

Trước đó một ngày, vua Hassan II đã tới dự tang lễ long trọng của các vị tướng tá trung thành với ông cũng bị bỏ mình trong cú đảo chính hụt.

Sau khi thoát chết, vua Hassan đã giết các lãnh tụ đảo chính. Chưa đủ, nhà vua còn lên tiếng trên đài truyền hình, chê bọn chủ mưu đảo chính là con nít một lũ; bọn đảo chính tài tử.

Những người đảo chính tài tử, lè phè thật. Họ mang một đoàn quân toàn khóa sinh sĩ quan, nói là đến bảo vệ bùa tiệc sinh nhật của vua Hassan. Tới nơi, họ bắt đầu cho nhà đạn vào đám quan khách. Một trong những người bị đạn chết đầu tiên lại chính là ông tướng đứng đầu cuộc đảo chính. Vị tướng này cũng vờ tới dự tiệc, đang trò chuyện với quan khách và chắc đang chờ quân ta tới úp nhà vua của ông, vì chính ông tướng vừa là bạn thân, vừa chỉ huy đạo quân bảo vệ Hoàng Cung !

Trong lúc lộn xộn, các nhân vật ngoại giao cũng bị bắn. Một người thấy mũi súng di tới vội kêu lên : «Tôi là đại sứ !» Mũi súng trả lời : «Tôi là đại sứ từ trường sĩ quan tới đây !» Lính đảo chính vừa bắn vừa hô : «Đả đảo bọn tham nhũng dơ dáy !» và «Chấm dứt cảnh xa hoa trên xứ Maroc ta !»

Còn vua Hassan II thì lén trốn được vô căn phòng tắm. Một toán lính đi ngang qua kiểm được ông. Ông vua này cũng vừa thoát chết

đang. Vua Hassan thuật lại : Tôi nhìn thẳng vào mặt toán lính, và hỏi họ : «Sao các người còn chờ chi chưa hôn tay ta ?» Những người lính này, cũng như bao người dân Maroc khác, vẫn coi Hassan như vị thiên tử, dòng dõi giáo chủ Mohammed, bèn cúi xuống hôn tay nhà vua theo nghi lễ. Từ giờ phút đó, cuộc đảo chính coi như chấm dứt.

Nhà vua Hassan chê nhóm đảo chính thế này : «Họ chiếm trụ sở bộ Nội Vụ, nhưng lại quên không chiếm bộ Tư lệnh Cảnh sát. Họ chiếm dài phát thanh nhưng lại quên bỏ ngỏ bưu điện và sở điện tín..»

Và tệ nhất là 2 người cầm đầu cuộc đảo chính đều bị chết trong đám loạn quân, do ngọn súng của phe mình !

Tuy vua Hassan thoát chết nhưng mà mồng nỗi loạn chưa hết ở xứ Maroc.

Trong thế giới Árập đã có 5 ông vua bị truất phế, nay chỉ còn 2 ông là Hassan II ở Maroc và vua Hussein ở Jordanie. Các ông đã mất ngôi hoặc chết là Farouk ở Ai cập, vua Feisal ở Iraq, Badr ở Yemen và năm ngoái là vua Idris ở Libia.

Chính người lật đổ vua Idris ở Libia, đại tá Gaddafi bị dính líu vào cuộc đảo chính ở Maroc vừa qua. Ông đại tá tuổi trẻ này đã lên tiếng ủng hộ cuộc đảo chính hụt từ lúc đầu. Ông đang ôm mộng kế vị Nasser ở Ai cập làm lãnh tụ thế giới Árập, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo lối Árập.

Người chủ mưu đảo chính ở Maroc, tướng Medbouh, trước đã từng báo động nhà vua về nạn tham nhũng trong chánh quyền, nhưng bị nhà vua bỏ qua. Hình như viên chức nhà nước Maroc đã ăn hối lộ hàng triệu Mỹ kim của vài công ty ngoại quốc, và bản xứ khiến công quỹ thất thu. Công ty hàng không Pan Am cho biết đã bị đòi hỏi đút 1 triệu 800 ngàn Mỹ kim !

Nếu tình trạng tham nhũng này còn kéo dài, và nhà vua cứ tiếp tục sống xa hoa, lăng phí, thì 1 ngày kia lời tiên tri của cố phó vương Fariuk sẽ có thể thành sự thật : «Có ngày thế giới chỉ còn 5 vị vua : vua nước Anh, và bốn quân vua (quân già) trong bộ bài !»

## CHILI Quần cụt và quần dài

Từ một năm nay, Allende vẫn theo chính sách trung dung, không làm mất lòng Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng ngỏ ý chấp nhận quốc hữu hóa các tài sản của người Mỹ, miễn là có bồi thường thỏa đáng.

Hiện nay TT Allende đã đề nghị bồi thường các tài sản bị truất hưu làm 30 năm với lãi suất đơn 3 phần mỗi năm. Vấn đề là định giá các tài sản đó.

Những công ty Mỹ cho rằng họ đã đầu tư hơn một tỷ mỹ kim ! Chuyên viên chính phủ Chili ước lượng các tài sản trên chỉ độ 724 triệu Mỹ Kim, còn TT Allende thì cho là chỉ đáng 80 triệu Mỹ kim.

Trong lúc các công ty mỏ bạc đang thảo luận thì TT Allende đã cai trị tại một xứ đa số 85% dân theo Thiên Chúa giáo, và trong quốc hội, đảng Quốc Gia cũng chiếm đa số.

Nửa tháng 7 vừa qua ô, Allender đã ký một đạo luật quan trọng bậc nhất trong gần 1 năm: đạo luật quốc hữu hóa các kỹ nghệ khai mỏ mà hiệu quả quan trọng nhất là ba công ty Mỹ khai mỏ bạc sẽ phải ra đi. Quốc hội Chili, với 158 phiếu thuận, không phiếu chống đã ủng hộ hoàn toàn đạo luật này. Các dân biểu thân cũng như chống chánh quyền đều tán thành việc lấy lại chủ quyền kinh tế đang nằm trong tay các công ty ngoại quốc !

Khẩu hiệu được đưa ra trên toàn quốc là : «Nước Chili ta đã có quần dài để mặc !» Và TT Allende tuyên bố :

«Từ nay chúng ta sẽ làm chủ tương lai của mình, làm chủ vận mạng của mình !»

Ba công ty khai thác mỏ bạc của người Mỹ là Anaconda, Kemecott và Lerro Corp đang khai thác 5 vùng mỏ quan trọng của xứ Chili. Mỏ bạc được coi là huyết mạch của nền kinh tế Chili, mà ba công ty trên vẫn sản xuất 80 phần trăm bạc trong xứ.

Chili đứng hàng thứ ba trên thế giới về sản xuất bạc và mỗi năm trong số hơn 600 triệu Mỹ kim xuất cảng thì bạc chiếm 80 phần trăm.

Vì vậy nền kinh tế xứ này thăng trầm tùy theo giá bạc trên thị trường quốc tế. Trong khi đó nông phẩm trong nước không đủ dùng phải nhập cảng !

cho nền kinh tế Chili ! Theo đà trù của chính phủ Chili thì sản nam tài, số sản xuất bạc sẽ tăng nhưng các chuyên viên Mỹ lại chờ rằng sau khi Mỹ rút đi, số sản xuất thế nào cũng giảm xuống.

Gần đây chính phủ Allende đã bồi thường thỏa đáng cho công ty mỏ thép của Mỹ ở xứ này, và sẽ làm thoả mãn các ngân hàng Bank of America và Bank of London khi mua lại các chi nhánh của họ đang hoạt động ở Chili. Nhưng về chuyện mỏ bạc thì lại khác.

Dù sao Chili cũng không đợi gì đổi đầu với Mỹ về kinh tế, nhất là trong lúc ông Allende đang đạt được thắng lợi lớn về chính trị nội bộ: cả quốc hội đã ủng hộ ông ! Hãy để thời giờ mặc quần dài chờ !

Golden Club  
VIRGINIE

20 CIGARETTES

49 \$

Thuốc thơm hảo hạng

DÙNG TOÀN THUỐC LÁ THƠM THƯỢNG HAO HẠNG  
Virginie chế ra : Ngon, Thơm, Dịu...

# CÁNH HOA CHÙM GỎI

Nguyên tác  
« THỔ TY HOA »  
của QUỲNH DAO

bản Việt văn  
LIÊU QUỐC NHĨ

## TÓM TẮT CÁC KỲ TRƯỚC :

Trước khi mẹ nàng qua đời, bà dặn cô nương Mẫn Ước My lên Đài Bắc sống nhờ giáo sư La Nghị với mục đích học đê thi vô Đại Học. Tại nhà giáo sư họ La xa lì, Ước My gặp những con người kỳ dị : bà vợ ông là Nhã Trúc bị bệnh thần kinh, con trai ông, La Hạo Hạo, thì sống rất phóng túng, con gái là Khởi Khởi yếu ớt nhưng đẹp một vẻ liêu trai.

Trong nhà giáo sư La Nghị còn Từ Trung Đan, một thanh niên cương nghị, dạy kèm cho Khởi Khởi và Ước My...



Nhưng tôi bỗng nhiên vô cùng, vì lúc này khi bước ra vườn tôi đã đi từ cửa phòng ăn, thế mà bày giờ bước vào không còn thấy phòng ăn đâu nữa, mà là một gian phòng tối om om, tôi nghĩ có, lẽ vì vừa từ ngoài nắng vào, mắt chưa nhìn rõ nhưng sau đó tôi nhận thấy không phải lý do trên vì ngoài cửa kính ra trong phòng còn hai chiếc tủ kinh khác, bên trong bày la liệt những tảng đá lát lùng, bên cạnh cánh cửa nhỏ là chiếc kệ đầy sách, suốt cả căn phòng không một cửa sổ. Trong lúc tôi còn đang háo kỳ ngó quanh, bỗng nhiên bắt gặp giáo sư La Nghị đang ngồi sau chiếc bàn giấy rộng châm chüz nhín tôi.

Ông ta lườm lườm nhìn tôi, tôi chợt hối hận, sao lúc nào cũng có thể thoát ra những tiếng không



— Em nói như vậy ? Giống như điều mẹ nói tôi chưa bao giờ được phái không ?

Len lén nhìn ông, hú hồn, ông không có vẻ gì là giận dữ cả, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi từ mặt đến đáo hoa trên tay, ông ôn tồn hỏi

— Em cũng thích hoa nữa à ?

— Vâng ạ !

Ông đón lấy đáo hoa trên tay tôi, đoạn châm chüz nhín :

— Đây là hoa của Khởi Khởi, nó đặt tên là «Đừng Quên Tôi».

— Có thật đáo hoa này tên Đừng Quên Tôi hay không giáo sư ? Tôi hỏi.

— Có lẽ. Ông liệng đáo hoa xuống — Hoa có là những món giải trí của người đàn bà. Rồi ngược lên, bỗng nhiên như xuất thần ông bất động ngắm lấy gương mặt tôi một lúc lâu như trên gương mặt uầy có một cái gì lạ lùng kỳ quái, sau đó ông đưa bàn tay to lớn của ông lên, vuốt lấy những sợi tóc trước trán tôi, hành động bất ngờ này làm tôi hoảng sợ. Nhưng nhìn vẻ ôn hòa dịu dàng của ông tôi an tâm, tia nhìn vẫn không rời khuôn mặt, một lúc sau ông bỏ tay xuống, tựa vào ghế, nhỏ nhẹ bảo :

— Em không đẹp lắm, nhất là không đẹp bằng Khởi Khởi, nhưng nhìn đôi mắt thông minh và gương mặt tươi sáng của em, tôi biết em là người giàu nghị lực. Ông yên lặng một lúc, nhìn tôi với cái nhìn của thầy tướng số — Em không những chỉ thông minh mà còn giàu lòng thương người nữa phải không ? Rồi không đợi tôi đáp, ông nói : Vẻ đẹp đầu cần chỉ ở bờ ngoài. Đoạn ông vỗ về cánh tay đặt trên gối của tôi — Úc My ! Em đẹp lắm.

Tôi như người mê ngủ trước đôi mắt như thoi miên của ông, lời nói ôn tồn làm tôi xúc động. Đây là người đàn ông như thế nào ? Trái tim ông ta ra sao mà dễ thay đổi như thế ?

Gương mặt đầy râu ria ai ai dám bảo là không đẹp ? Không, ông ta đẹp trai lắm, gương mặt đầy đủ nam tính, giống như — giống như cái gì ca ? Giống như một con sư tử đẹp hùng tráng — sư tử đẹp ! Tôi bỗng nghĩ đến cái bờm của nó rồi nhìn gương mặt đầy râu của giáo sư La Nghị, bỗng nhiên tôi không thể nín cười được.

— Hừ. Giáo sư nhíu mày lại — Bộ em thường hay cười khan như vậy sao ?

Tôi hốt hoảng — Dạ xin lỗi, tôi thường cười không nhầm lúc, xin lỗi giáo sư, tôi sẽ cố gắng bỏ tật đó.

— Em nói cho tôi biết, tại sao em lại cười ?

— Dạ, dạ. Tôi nói như đờ luối — Dạ... tại con sư tử đẹp.

Ông ta lườm lườm nhìn tôi, tất cả vẻ hiền hòa trên gương mặt lúc này đã biến mất.

— Em thường nói bậy nói bạ như vậy làm sao ?

Tôi ngượng nghịu — Dạ không phải ~ ai bậy nói bạ, mà vì nói không tròn câu a.

Giáo sư lại cân nhắc nhìn tôi một lúc, rồi như không nhẫn nại được nữa, ông xô ghế ra sau lạnh lùng nói :

— Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của em.  
— Dạ cái chi ? Tôi không hiểu ông muốn nói gì.

— Bắt đầu ngày mai, em phải làm một thời dụng biều án định giờ nghỉ, em sẽ bắt đầu học đê sang năm thi vào Đại học, Tôi sẽ gọi Trung Đan đến dạy em học, toán lý hóa, quốc văn, môn nào nó cũng giỏi cả. Đây cũng là nguyện vọng của mẹ em, em hãy ráng mà liệu lấy, bây giờ em có thể đi được rồi !

Tôi đứng dậy hơi hận nhín ông, nhưng hình như ông không muốn nói gì thêm nữa, ông cầm cuốn sách trên bàn lên lẳng lảng xem, không thèm nhìn tôi. Bước đến chiếc cửa nhỏ mà tôi nghĩ là thông qua phòng ăn, mở cửa ra không sai, người đàn bà trung niên đang dọn cơm. Tôi bước qua phòng ăn, hơi do dự một chút đoạn quay người lại, thò đầu vào phòng sách nói :

— Cám ơn giáo sư, giáo sư đã lo lắng cho tôi quá đầy đủ.

Ông ta ngang lèn trừng mắt nhìn tôi, như không biết tôi đang nói những gì.

Thế là từ đây tôi sống trong nhà họ La.

Ở đến ngày thứ ba thì Từ Trung Đan tuân theo lệnh của giáo sư La Nghị bắt đầu dạy tôi học. Anh là giáo sư hội họa tại trường trung học. Mỗi buổi chiều anh đều có giờ dạy, thèm những buổi tối thứ hai, tư, sáu anh ta phải đi dạy tại tư gia khác, thường đến mười một, mươi hai giờ khuya mới về. Buổi sáng từ mười một đến mươi hai giờ trưa lại mặc dạy Khởi Khởi vẽ, nên giờ học của tôi mỗi ngày đều phải bắt đầu từ tám giờ đến mười một giờ. Trung Đan phân phối giờ học cho tôi một cách khoa học từ tám đến chín giờ, chín đến mười rồi 10 đến mười một giờ. Sự chia giờ này giống như trong trường học, ngoài ra trong ba giờ trên, việc ôn bài vở cũng khác biệt nhau, bài học mỗi ngày hai, ba, tư, năm, sáu lại khác nhau. Vì tôi chọn thi ban văn chương nên tất cả bài vở hầu như thiên về văn chương cả. Buổi chiều tôi sẽ tự ôn bài hay làm những bài tập nhỏ. Còn buổi tối thì theo lời của Trung Đan:

— Nghỉ ngơi, giải trí, bách bộ hoặc xem tiểu thuyết, nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt.

Tôi bắt đầu học, sống trong gia đình họ La được bốn năm ngày quen dần với lối sống và tập quán của mọi người. Nhà họ La tổng cộng có tám người (ngoài tôi ra) gồm : Ông bà Giáo sư La Nghị, anh em Hạo Hạo, Khởi Khởi, Từ Trung Đan, mà Lý (người đãi từ trung niên), Mạc Bình ngoài ra còn một người chủ không ra chủ mà từ cũng không ra từ đó là Gia Gia. Tám người sống chung một nhà, đúng ra sẽ tạo nên một gia đình vui vẻ, nhưng ở đây suốt ngày yên lặng không một tiếng người ngoại trừ tiếng hát của Gia Gia là không phân biệt sớm tối theo giờ vọng lên.

Khi vào sống trong gia đình họ La được hai hôm, tôi bỗng phát giác một đặc điểm lớn đó là cuộc sống ở đây không giống như cuộc sống của một gia đình nào khác. Thí dụ không bao giờ tôi thấy cả nhà cùng ngồi ăn trên một bàn ăn, màungan ai nấy ăn, ai ngồi trước ăn trước, tôi sau ăn sau, riêng Khởi và bà Nghị lại thường dùng cơm trong phòng riêng, ít khi chịu xuống lầu. Giáo sư La Nghị và Hạo Hạo thi kỵ nhau như lửa với nước. Hạo Hạo gần như suốt ngày không về nhà, đôi lúc lại có các cô bé choai choai đèn kiêm, cô nào cũng bị giáo sư La Nghị la hét đuổi đi. Ngoài ra, cách đối xử giữa họ với nhau hình như không thân thiện nhau làm, như Khởi Khởi tôi chưa hề thấy có ta làm nũng với bà Nghị như tôi với mẹ lúc còn sống bao giờ, tóm lại ánh tượng của tôi đối với gia đình này thật đặc biệt, thật kỳ quái.

Nhớ lúc mới đến ở ngày đầu, tôi đã ngô nhận người nhà họ La không ưa thích tôi, nhưng rồi sau đó tôi biết rằng không phải họ chỉ lãnh đạm với riêng cá nhân tôi mà còn với ngay chính họ nữa. Sự thật ra, giáo sư Nghị rất rộng rãi đối với tôi, ông dành cho tôi một gian phòng xinh xắn tạo một hoàn cảnh yên tĩnh để tôi học, còn cho giáo sư tư gia dạy thêm. Như vậy, tôi — Mẫn Úc My. Một đứa bé mồ côi không cha không mẹ, đã được đi vào thiên đường rồi, còn mơ ước gì hơn nữa chứ?

Có nhà rồi (lời tự nghĩ như đây là nhà tôi) được cuộc sống cố định, có giáo sư tư gia dạy bảo lại thêm một thời khắc nghỉ ngơi đúng lúc, vậy thi cần bình tĩnh cố gắng học để khỏi phụ lòng mẹ tôi trước nguyễn và công ơn vun bồi của giáo sư La Nghị, tôi cũng nghĩ rằng từ đây cuộc sống của tôi sẽ trầm tĩnh và giản dị vì chỉ có một mục đích duy nhất là thi vào đại học.

Lần lần tôi an phận chấp nhận cuộc sống, chỉ có những đêm khuya lặng lẽ, đôi khi nghĩ đến mẹ đã bỏ tôi ra đi, tôi chùm kín trong mền thuỷ thịt khóc, còn bình thường tôi vẫn cố gắng vui vẻ tận hưởng sự bình thản của cuộc sống. Cuộc sống tôi sẽ không còn trắc trở nữa, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy.

Đó là một buổi tối, khi tôi đến ở tạm nhà họ La gần được một tuần.

Ban ngày vài đầu học, đêm đến tôi không còn muốn đựng đến quyền sách nữa. Tựa lưng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn trải đầy bóng trăng, nghe tiếng gió reo qua rặng cây, cảm tri thật đẹp, thật yên lặng, Thượng đế đã tạo ra đêm tối quá kỳ diệu tất cả đều ngủ say, trong khi ánh trăng treo lơ lửng trên khu rừng tĩnh mịch đầy vẻ bí mật.

Không chống lại được vẻ quyến rũ của bóng đêm, tôi rời cửa sổ, mở cửa men theo thang lầu đi ra vườn hoa, bước trên bóng cây, ngửi lấy mùi hoa thơm ngọt tôi xuyên qua con đường nhỏ, đá sỏi dẫm dưới chân nghe sáo sạc, chiếc bóng dài của tôi trên mặt đất dài khi lộ rõ giữa nền trống dài khi lại che khuất trong bóng cây.

Chỗ chổng tôi đã vượt qua vườn bông và

lần vào khu rừng cây, thật ra tôi cũng chẳng muố bước vào đó làm gì, vì tiếng gió lộng pha lẩn vè tĩnh mịch của khu rừng tạo một cảm giác bất an trong lòng. Sau khi đánh một vòng trong vườn, tôi chợt khám phá ra rằng trong vườn này không chỉ có mình tôi, hình như có một đôi mắt nào đó đang theo dõi tôi từ bóng tối. Tôi đứng lại nhìn quanh, chỉ có hoa, có cây và trăng sáng với tòa nhà sừng sững trong bóng đêm ngoài ra không còn ai nữa cả. Tôi tiếp tục bước, bỗng giật mình hồn như có tiếng thở nặng nề lẩn quẩn đâu đây. Vậy thi nhất định phải có kẻ thù hai trong khu vườn này nữa.

Đứng lại trước khu rừng nhìn vào trong dò xét, dưới ánh trăng sáng, chỉ có bóng cây ẩn hiện, tiếng gió ru hót trên không đè lợt những nhành cây đan nhau chằng chịt tạo nên bóng đèn rộng rãi, lấp lánh vài tia sáng lừa thưa như những mảnh kính vỡ trên nền đèn.

Bây giờ thì tôi đã thấy rồi, trong vùng tối đèn của khu vườn cách tôi không bao xa, một chấm lửa đỏ đang cháy, vậy là có người đang hút thuốc trong ấy tôi ngửi thấy mùi thơm hồn hập giữa thuốc và hoa. Ai vậy? Tại sao lại ngồi yên như thế. Chắc có lẽ hắn đã nhìn thấy tôi vì tôi đang đứng giữa ánh trăng trống trải, chợt rừng minh không bình tĩnh nữa nhìn về phía ánh lửa, tôi hỏi:

— Ai trong vườn đó?

Không có tiếng trả lời, ánh lửa lúc cháy lúc tắt càng làm cho tôi hồi hộp pha lẫn chút lo sợ. Tôi lại cao giọng hỏi.

— Có ai trong vườn này không?

Vẫn yên lặng, tôi đứng thêm một phút đốm lửa khi nay bỗng bay thẳng lên trời vạch thành một chiếc vòng lửa rồi rớt xuống đất, chừng tỏa người hút đã liệng bỏ tàn. Đốm lửa trên có chảng mấy chốc bị nước thấm tắt, khu vườn trở lại yên lặng, những đốm sao trên trời lấp lánh qua kẽ lá. Quay đầu lại tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên trở về phòng nằm nghỉ. Thế giới của bóng đêm bao giờ cũng bao trùm một vẻ bí mật dù rằng đến nay gia đình họ La không còn xa lạ đối với tôi nữa.

Bước được vài bước tôi bỗng nghe ở phía sau có tiếng chân đạp trên sỏi nhẹ sột soạt. Đứng lại, tiếng sột soạt cũng biến mất, khi tiếp tục bước tiếng ấy lại vang lên. Tất cả chân lồng trên người tôi như dừng đứng lên cả, tay tôi toát mồ hôi, cơn lạnh như kéo dài trên xương sống. Tôi nghĩ có lẽ kẻ lạ đang ở phía sau tôi. Ngay từ lúc tôi vừa bước ra vườn là gã đã theo dõi tôi rồi.

Hắn là ai đây? Tại sao làm nhu thế? Có sự mờ ám nào chàng? Nhiều câu hỏi lóe ra trong đầu nhưng theo như lời dặn bảo của mẹ lúc còn sống — Con cần phải đối diện với sự thật! Thế là tôi không cần chờ quay lại

Đó là bóng một thanh niên đứng dưới ánh trăng tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt đen nháy long lanh. Trong lúc tôi vừa nhìn thấy hắn thì cũng vừa lúc hắn ngang đầu lên cười to, đôi mắt

còn mang vẻ cười cợt tinh quái. Vẻ hoảng hốt trên mặt còn chưa tan biến, đưa tay lên chặn ngực có lẽ lúc đó gương mặt tôi thật buồn cười. Giận dữ tôi trợn mắt nhìn hắn :

— Cũng ông nứa. Ông muốn già ma già qui nhất tôi hở?

Hắn bước đến, miệng mim cười :

— Cô hãy kêu tên Hạo Hạo của tôi, tôi không thích ai kêu mình là ông cả. Đoạn hắn tiếp — Mong rằng lúc nay tôi không làm cô sợ.

— Nếu ông định như vậy thì ông thất vọng từ lâu rồi, Tôi đáp vẫn còn giận. Tôi biết anh cố ý muốn nhất tôi mà!

— Cô giận thật à? Hắn nghiêng đầu, cười vui vẻ. Nhìn hắn tôi nghĩ có lẽ hắn thích thú lắm khi thấy tôi sợ và giận dữ. Vậy thi để cho hắn cụ hứng, tôi nên tỏ vẻ bất cần, nên cũng cười theo.

— Sao, anh nói sao? Điều anh làm chỉ khiến tôi ngạc nhiên một chút thôi chứ chẳng sao cả.

— Tại bản tính tôi thích đùa, ở đây lâu ngày cô sẽ quen đi hắn tiếp — Cô thích đi dạo dưới trăng làm à?

— Vâng, nhưt là đi dạo trong vườn hoa đẹp thế này.

Hắn có vẻ hiểu kỹ nhìn tôi :

— Thế cô không thấy ngại vì khu vườn này quá rộng lớn, đầy vẻ âm u hay sao?

— Còn anh thì sao? Tôi hỏi ngược lại.

— Tôi thì không hiểu tại sao cha tôi lại chọn mua ngôi nhà này. Hạo Hạo nói — Bây giờ thi quen rồi, chờ lúc xưa khi mới dọn đến tôi không thấy thích nó tí nào cả. Nhất là khu rừng cây này, nếu có một ai núp trong ấy thì đó người bên ngoài tìm thấy, nó có vẻ âm u, bí mật làm sao không ưa thích được. Tôi thi chỉ ra những cái gì đơn giản sáng sủa như vườn hoa chỉ trồng một loại là được rồi, trồng nhiều quá để làm gì? Có lần tôi đã bị Gia Gia làm hết hồn một trận tại đây.

— Thế rồi bây giờ anh bắt chước đem ra nhất tôi phải không? Tôi hỏi.

Hắn cười thật to.

— Cô dạn dĩ lắm nhé, Khởi Khởi không đời nào dám bước vào vườn này dạo cả, trừ khi có ai cùng đi. Nghe nói là trước khi gia đình tôi dọn về đây, trong khu vườn này đã từng... thôi không nói đâu, nói ra làm cô sợ thèm!

Tôi háo kỳ — nói đi, tôi không sợ đâu!

— Nghe nói trong vườn cây này đã từng có người đàn bà treo cổ tự tử chết.

Hắn lại quay sang nhìn tôi, có lẽ dò phản ứng ngoài ra còn nghe nói mỗi tháng vào đêm trăng sáng, người đàn bà ấy lại hiện ra than khóc rồi lại du qua du lại trên cây nữa.

Tôi cảm thấy sau ót lạnh lạnh, nhưng không muốn lộ vẻ yếu đuối nhất là trước đôi mắt mang vẻ cười tinh quái của Hạo Hạo. Tôi hỏi :

— Bộ anh đã thấy hay nghe tiếng than thở của bà ta rồi ư?

Hắn làm ra vẻ tiếc rẻ :

— Chưa từng nghe, có lẽ vì biệt hiệu của tôi là «Quý cung ngắn» nên không được quý ưa thích, quý không dám hiện ra trước mặt tôi. Nhưng mà Lý thế là đã từng nghe tiếng than khóc sụt sùi đờ, bởi vậy trong nhà khi đêm đến, ai cũng lánh xa khu vườn này.

«Quý cung ngắn» biệt hiệu gì mà lạ thế. Tôi thích thú hỏi.

— Có lẽ vì tôi phá phách quá nên từ nhỏ đã không ai ưa thích tôi. Hạo Hạo cười đáp :

Mặc dù câu chuyện về nữ quý có lẽ làm tôi thích thú, nhưng đứng giữ rừng cây đầy ánh trăng rộng lớn này, tôi chỉ muốn quên bẵng đi câu chuyện đó vì gai ốc nỗi khổ người, tôi sốt sắng quay sang câu chuyện khác.

— Có lẽ mẹ anh thương anh lắm phải không?

— Mẹ tôi ấy à? Hạo Hạo tư lự một chút. Tôi cũng không biết được, vì lẽ suốt hai phần ba cuộc đời của người là bệnh cần phải có người chăm sóc, thành ra đâu có thời giờ để lưu ý đến bầy con. Nếu bà ấy thương, bà chỉ để trong lòng chờ không tỏ ra ngoài nên không biết được.

Tôi liên tưởng đến người đàn bà yếu đuối và lạnh lùng với lần gặp gỡ trong lúc nỗi cơn của bà ta. Rồi cúi đầu xuống đưa chân đá những hạt sỏi bên dưới, suy nghĩ. Bà ấy là con người như thế nào?

Trên nền đất, bóng tôi và Hạo Hạo ôm dài di động song song, chúng tôi vượt qua con đường nhỏ hướng về nhà. Bỗng nhiên hắn nói :

— Cô có thấy tất cả mọi người trong gia đình họ La này đều lạ lùng cả hay không?

Tôi ngắt đầu lên. Tất cả mọi người đều cõi quái? Thế vậy nhưng tại sao sự nhận xét này lại do một người trong nhà nói, một cái gì lạ lùng, tôi hỏi ngược lại.

— Tại sao?

— Cô xem, ông già tôi bẩn tách khó chịu, có không thể nào có thể cho là ông bình thường được, phải không? Còn mẹ tôi có bác sĩ đã bảo bà bị bệnh thần kinh nên cho vào bệnh viện tốt hơn. Con Khởi Khởi thi lại giống như bức tượng người đẹp bắng nước đà, đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng có chút gì là sống động, còn tôi ư? Bẩn tách hoàn toàn trái ngược với Khởi Khởi, cuộc sống quá sôi động, ngoài ra lại thích mang tinh cảm mịnh ra vung vãi khắp mọi nơi, bạn gái tôi có cùng cả, từ cô nǚ sinh đến gái bán bar đều được tôi coi như nhau. Cô có thể cho rằng tôi là gã sở khanh, nhưng tôi yêu họ và biết kính trọng họ. Nhiều người cho rằng tôi đặt tình cảm không đúng chỗ, thật ra thì không đúng như vậy vì mỗi người con gái như một đứa hoa... Thế cô có yêu hoa chăng?

(CÒN TIẾP)

# ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

## CHÍNH TRỊ

### Sản chữ ký.

Không phải chờ đến khi điều 10/7 được phán quyết hợp hiến, các ứng cử viên T.T 71—75 mới bắt đầu đi săn chữ ký giới thiệu. Cuộc săn chữ ký đã công khai diễn ra trong bóng tối từ khuya rồi, bởi vì chủ cần là thẩm phán TCPV, cả nước ai cũng biết điều 10/7 không bị bác bỏ. Cuộc đi săn chữ ký mỗi ngày một hấp dẫn thích thú.

Nếu cứ đọc báo mà tin được ở báo, thế nào chả có một người trong 18 triệu dân xứ mình lại không liên tưởng, so sánh cuộc đi săn chữ ký của đương kim TT với cuộc đi săn thú của các vua chúa ngày xưa. Ngày xưa, ở thời Đông Chu Liệt Quốc có ảng hạn, một ông vua bỗng nồi hứng muối vào rừng săn thú. Ngài thong thả ngụi lên lưng một con tuấn mã, thong thả đi vào rừng, thong thả thúc ngựa tiến lên ngoạn gó quang đãng nhất. Các quan hầu cận của đức vua lúc ấy đã phân tán khắp 4 phương 8 hướng của khu rừng, đem theo đám gia nô và chó săn, sục sạo các lùm cây bụi để xua đuổi lũ cầy cáo hùm bao dồn vào phía có Ngài Ngự. Ngài Ngự lúc ấy cầm cung lên bắn đại một mũi tên, không cần nhắm cũng trúng 1 con mồi đang cung cẳng chạy ngang trước mặt. Ngài chỉ thòi bắn khi con mồi đã đạt tới con số ước muốn.

Áy cho nên, trong cuộc đi săn chữ ký của đương kim TT hẳn không vất và lao đao gì. Cả đến vị cựu quốc trưởng cũng không tố túc bao nhiêu để có đủ chữ ký giới thiệu. Có lẽ chỉ có P.T. Kỳ là một. Cảnh rừng rộng mênh mông. Con mồi đã bị dồn về một góc chỉ sót lại vài con đang trốn ở xó kẹt náo. Vị tướng tàu bay đã cởi phi cơ, bay từ Saigon ra Nha Trang ra Đà Nẵng, ra Huế để săn chữ ký. Theo các báo ngày hôm qua 27-7

con số có dư mà thị thực chưa đủ! P.T.T để làm dữ. Thủ tướng Khiêm với giải thích rằng một số tỉnh thị trưởng đã không chịu thi thực chữ ký nghị viện vì số nghị viên này đã giới thiệu nhiều người cùng một lúc. Lời giải thích này làm người ta nhớ lại tin đồn mua bán chữ ký; một vị đầu tinh nào đó mở tiệc khoản đãi nghị viên hàng tỉnh, biểu môi người 300.000đ và xin chữ ký vào giấy giới thiệu ứng cử viên tổng thống còn bỏ trong tay. Bây giờ ông nghe tin TT không cần chữ ký nữa liền tìm mồi giới bán lại với giá 500.000đ.

Liên danh thứ tư (theo báo chí) của giáo sư Trần Tâm và ông Huỳnh Văn Nghiêm cũng đã săn được gần đủ chữ ký. Liên danh thứ năm của ông Nguyễn Trần và L.M Lê công Thành đang vet chữ ký còn lại, không hiểu kết quả ra sao, chả thấy ai nhắc tới.

Dù là PTT Kỳ đã vất và đi săn chữ ký, nhưng chắc chắn chưa có cuộc đi săn chữ ký nào vất và khổ cực bằng cuộc săn của liên danh dân tộc hòa bình và thống nhất, dân hiệu Chia khóa mở cửa hòa bình và Thuyền bắt nhã của Cậu Hai Đạo vừa Thích Hòa Bình Nguyễn thành Nam tức gọi Đạo Dừa Ông Đạo Dừa rời bỏ chùa Nam Quốc Phật trên Côn Phung để lên Saigon săn chữ ký vào một buổi sáng đẹp trời ngày 23-7-71. Ông đi săn trên một chiếc xe Commer xanh đợt chuối mang số EB 5... Nếu các liên đanh khác đi săn chữ ký bằng những bữa cơm thịt soạn, bằng chưởng lực T.H.Đạo thì Ông Đạo lại đi săn với một bức tâm thư và một tập tiêu sử. Trong bức tâm thư cũng như trong tập tiêu sử, ông đã trình bày với các nghị sĩ, dân biểu ngõi viên về những thành tích tranh đấu hòa bình, thành tích 23 năm không dùng bom, 21 năm không dùng muối, 24 năm không tắm, 13 năm không nôi, 25 năm không nambi... để xin các vị này ký, tên ủng hộ ông ra tranh cử «Đại

Tổng Thống Hòa bình 71-75». Ông cũng không quên nhắc lại lời cam kết đem lại Hòa bình trong 7 ngày và 9 ngày là từ chức liền. Lần lèn Saigon để săn chữ ký này, Ông Đạo Dừa đã tiên đoán được cụ Lương sẽ chỉ thị thực chữ ký các dân biểu giới thiệu liên danh TT phải có cả tên P.T.T. chính vì vậy, «Cậu Hai Đạo vừa» con người «63 tuổi già, 26 khồ hạnh» đã giới thiệu công dân Huỳnh thị Ứng, Thành danh: Trinh nữ Maria (rửa tội theo Công giáo VN) pháp danh: Diệu Ứng cháu ruột của cậu Hai...

Buổi đi săn đó, Ông Đạo và các đệ tử vác dùa định tiến vào İlă-Viện, nhưng nhân viên an ninh ở đây không cho ông vào. Ông tiến về phía Đầu Thủ tướng để đưa cho TT và Thủ Tướng một lá thư phản đối điều 10/7 và phản đối sự giam lỏng khiến ông «không thông thả di vận động chữ ký». Ông cũng không đến gian dinh Thủ Tướng được vì 4,5 xe Cảnh Sát vây chặt xe ông và dồn xe ông ra phía Chợ Lớn. Chạy tới đường Trần Quý Cáp, một nhân viên an ninh đã nhảy lên xe ông, cướp tay lái và đưa ông ra khỏi Đô Thành Saigon. Thế là cuộc đi săn bắt thành. Một đệ tử của Ông Đạo cho biết Ông Đạo nhất định sẽ trở lại Saigon để đi săn chữ ký một lần nữa.

VŨ NGỮ (27-7)

## Y TẾ

### Dịch đau mắt trên mặt báo

Trên mặt báo, hết chiến dịch Nguyễn Trãi lại tới chiến dịch Phượng Hoàng, chiến dịch Thủ Đông chuyển qua chiến dịch Đông Xuân; Sau dịch «cút» là dịch «mè mỉa», bây giờ là dịch «đau mắt», mà nhiều dịch thế!

Có lẽ nước ta chiếm vô địch về các thứ dịch! Năm nay, dịch thiệt thì ít dịch móm dịch miệng thì nhiều. Nhất là kỳ này, Hạ viện

hoang vắng vì cảnh cháy chìa, các cụ Nhị đồng đi về vận động tái cử, các thợ sản tin Hạ viện đòi tin ghê lám nên với được chuyện này, nhảy xô vào khai thác, thổi phồng lên làm bệnh dịch càng có vẻ khẩn trương hơn lên.

Theo phúc trình của B.S Vĩnh Đản, giáo sư y khoa, chuyên viên Nhân Khoa bộ Y tế thi người bệnh phút đầu tiên được phát hiện vào sáng thứ hai 5.7.71 sau khi đi chơi ở Vũng Tàu về. Còn phòng Nhân Khoa Bệnh viện Chợ Rẫy lại cho rằng bệnh khởi phát từ miền Tây do hành khách, tài xế xe đò, ghe thuyền lên SG. Báo Chính Luận ra ngày thứ năm 22.7 ở trang 7 có đăng rõ lịch trình của bệnh theo bộ Y tế. Nhưng các báo lại đang chú ý tới một dịch khác. Dịch ứng cử Dân Biểu. Để chữa đau mắt các cụ ngày xưa dạy rằng:

Đau bụng thi uống nước sông  
Đau mắt lấy mủ xương rồng mà tra.

Chả hiểu để chữa bệnh thích ứng cử, các cụ có sáng chế câu ca dao nào không thể nêu.

N và N.

## KINH TẾ

### Siêu Phong, vua thuốc lá Giao Chỉ

Trong buổi họp báo tuần qua, (21-7) có cà phê, bánh ngọt mà không có thuốc lá, ông Tống Kiệm Ước Song Hành với sự trợ lực của 3,4 chuyên viên Kinh tế, đã lôi tên đầu nậu số một thuốc lá ra trước đám ký giả lô can và một bà đầm ngoại quốc để đầm đá tung bùng. Trước khi đầm đá, đang khi đầm đá và sau khi đầm đá, ông Tống có cái tên rất con gái đều lớn tiếng kêu gọi bào chí tiếp tay ông, nếu không, bọn tài phiệt thuốc lá sẽ xúm vào «bê hội đồng» thi ông chịu không nổi!

Con nỗi của trận đòn hàn hô ấy là mết Trần lập Cư, giám đốc hằng Siêu Phong 222 Tổng Đốc Phương Chợ Lớn, một thử Tạ Vinh thuốc lá mà báo chí đã loan tin là 1 Đại úy (!) Cố một dạo, thuốc lá có vẻ ế vì thuốc lá Hiệp chủng quốc từ P.X. lọt ra từ cửa ngõ của các em me Mỹ.

Nhưng dạo này, hàng họ PX khan hiếm theo nhịp độ xuống thang rút quân của Đồng Minh, nên thuốc tá thơm nội xứ bắt đầu lên chén trở lại. Áy thế mà, trên toàn cõi nước ta, có 18 triệu dân, 4000 năm văn hiến, từ Bến Hải đến mũi Cá maul chỉ có độc một hăng Mic sản xuất thuốc thơm. Còn Mitac từ 5.6 năm nay đã bán máy móc, khách hàng cho Mic; đất cát nhà cửa sang nhượng cho PX Mỹ Chợ Lớn rồi, Hằng Juan Bastos ở Khánh Hội lại chỉ làm thuốc đen. Một mình mội chợ, hăng thuốc là MIC tha hồ làm giá để móc túi mayanh ghiền. Hằng MIC đã dành độc quyền phát hành ở Saigon cho Siêu Phong Chợ lớn, ở quán khu III cho Bạch Phước công ty, ở quán khu IV cho Siêu Phong Cần thơ. Ba công ty này đều là của Siêu Phong nắm quyền phát hành ba phần tư thuốc thơm trong nước.

Tháng 5-71, hăng MIC sản xát 18.835 thùng (ít thế là vi công phản không chịu đi làm) thi Siêu Phong CL phát hành 9.309 thùng, Bạch Phước, B.H: 4.831 thùng; Siêu Phong C.T 1506 thùng.

Tháng 6/71 sản xuất 30.000 thùng Quân tiếp vụ Iilly 7369 thùng SP CL; 10.881 thùng; Siêu Phong.C.T: 3.265 thùng, Bạch Phước BH: 4902 thùng. Số còn lại bán cho một vài nhà phát hành nhỏ ở QK I và II.

Như vậy, trung bình mỗi tháng Siêu Phong bán 20.000 thùng. Mỗi thùng có 1.000 bao. Ngoài tiền lời pháp định, nếu cứ một bao bán cho đến thêm 1 đồng, Siêu Phong đã trội thu: 20.000 thùng x 1.000 bao x 1\$ = 20.000.000đ. Trong tháng 6 vừa qua, Rubi giá trên bao là 47đ được bán thành 65đ; Cap au giá 52đ thành 90đ.

Như vậy, số trội thu lên hàng tỉ bạc! (Một tỉ là 1.000 tr.đ) — đừng quên. Nếu mìn sống 100 tuổi, mỗi ngày xài cả trăm ngàn thi đến chết mới hết một v)

Ông Tống Kinh còn cho biết Siêu Phong đã vò nghề cà chục năm nay, phân phối thuốc lá cho 47 siêu thị, 41 đại lý, 4132 kệ sạp và 1300 tiệm tạp hóa. Đó là một «đại ma đầu» (càng đi sâu vào cuộc điều tra, càng như đi vào mê hồn trận). Dù chuyên viên kinh

tổ quâ st chưa kiêm kè hết được các kẽ, sập tiệm... mà đã tìm thấy : 4 đại lý hờ (khai cửa tiệm thuốc lá lại đi bán sắt, bán phu tùng xe đạp...) 111 kẽ sập mà chỉ có trên giấy tờ. Lại có những kẽ sập được phân phối thuốc lá nhiều hơn con số ấn định (1000 bao) có sập được chia tới 70.000 bao mỗi tháng. Các kẽ sập này hầu hết là của Ba Tầu nằm ở các chợ trung ương và Bình Tây. Ông Tồng cho báo chí cả tên tiệm sập số nhà, đường dề báo chí tới thẳng đó (hồi thăm sức khoẻ nếu muốn).

Dánh đám tố khô kẽ như đã mồi tay mồi miệng, ông Tồng Kinh cho biết kẽ xuất ngoại vừa qua sang Hoa Kỳ xin thêm ngoại vien. Xin gì được này trừ thuốc lá, Xin 13 ngàn tấn nguyên liệu mà Mỹ chỉ cho 7000 tấn. Người Mỹ dạy rằng hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ.

Sau đó, ông loan báo một loạt biện pháp để tiêu diệt nạn chợ đen thuốc lá như khuyến khích Bastos sản xuất thuốc thơm, chấp thuận cho Reynol và Salem của Mỹ đầu tư sản xuất thuốc thơm tại VN, lập nhiều nhà phát hành chứ không tập trung vòi một hai nhà, bán thẳng cho các ban tiếp liệu công chức, các hợp tác xã tiêu thụ. (Không thấy ông nói tới việc nên hút thuốc lá để giảm hút thuốc lá)

Ông Tồng Ngọc cũng nhận là bộ KT bắt lực nên phải đưa nội vụ ra hội đồng nội các một ngày gần đây, sau khi UBKTTQG do Thủ tướng làm chủ tịch cùa xét. Rồi ông kết luận : «Nếu tôi biết hút thuốc lá thì lâu nay người hút đã không bị móc túi hàng tỉ bạc oan uổng». Ông cũng không quên đe dọa sau thuốc lá sẽ đánh sang mặt trận sữa.

Một ký giả khi ra khỏi phòng họp, đã nói um lên ngay ở cầu thang bộ K.T : «Lần sau, họp báo về vụ sữa, chắc ông sẽ tuyên bố : Nếu hàng ngày tôi không dùng sữa tươi mà uống sữa bò sữa, hộp thi lâu nay, từ con nít tới bà già đã không bị kiêm úc song hành lột đến cát khố!»

Một ký giả nữa, ngồi ngay xuống bàn tuy phải ngoài cửa phòng Tồng (trưởng), cầm đầu viết bản tin gửi về tòa soạn — Có ký giả khác

đi qua, tỏ mồ liếc vòi coi phá lén cười, rồi đọc to cho mọi người cùng nghe.

«Sáng nay, tại một căn nhà lầu sang trọng góc đường Tự Do — Gia Long, một cõi điểm thập thành sang đi thura Phú lít rằng cô đã bị mấy tên trọc phú Ba Tầu phá trinh rất nhiều lần. Riêng lần này tại chúng nó đòi bể hội đồng cô, Phú lít đi hỏi mấy chú Ba, các chú cho biết sở dĩ cô thưa kiện là vì lần này việc mua bán đậm không được song phẳng về giá cả. Cô tin gi chúng tôi sẽ loan sau».

Về nhà, 2 hôm sau đọc báo, thấy Chinh Luận loan tin như sau :

«Giám đốc nhà Siêu Phong phản pháo T.T, Kinh Tế : thu hàng tỷ thật nhưng luôn luôn phải chia năm xẻ bảy. Ông Cứ thắc mắc : Công Ty ông làm ăn đã cả bao nhiêu năm nay mà sao bây giờ mới có sự tố cáo».

VŨ NGŨ  
(23-7-71)

## DIỄN THUYẾT

### Văn hóa và Mạo hóa

Với đề tài trên, nhà văn Vũ Hạnh đã đăng đàn diễn thuyết tại trụ sở hội Bút Việt, buổi sáng ngày chủ nhật 25-7 trước hơn 200 thính giả.

Với giọng nói Quảng Nam và lời văn duyên dáng, Vũ Hạnh đã được cử tọa vỗ tay nhiều lần trong suốt bài diễn văn.

Một điểm khiến cử tọa thích thú là Vũ Hạnh đã công kích lỗi đề cao xì nè và hạ giá cải lương của một số tờ báo ở thủ đô. Thị dụ, một nhật báo đã giới thiệu tài tử Thanh Tú với câu : Thanh Tú từ lãnh vực cải lương đã bước lên địa hạt điện ảnh. Theo Vũ Hạnh thì phim ảnh VN hiện còn thua xa cải lương !

Vũ Hạnh cũng công kích một số công cuộc lật đổ gọi là Văn hóa ở xứ này khiến cử tọa nghĩ tới những buổi diễn thuyết của nhóm các ông Lạc... do phủ QVK đặc trách Văn hóa bảo trợ.

Diễn giả cho rằng con đường tiến triển của văn hóa phải tiến về phía trước chứ không thể thụt lùi lại, khai phục những hứa đòi xưa

đời xưa mà kêu là phục hồi văn hóa. Nhân đó diễn giả cũng tỏ ra không đồng ý việc đem trinh diễn những vũ điệu len đồng, các bài ca của cung văn v.v. tại ngoại quốc mà gọi đó là văn hóa dân tộc.

Nhà văn Phạm Việt Tuyền, tổng thư ký Hội Bút Việt đã giới thiệu diễn giả là một văn sĩ có một đường lối sáng tác riêng biệt với các cuốn tiểu thuyết khuynh hướng hiện thực,

Trong buổi diễn thuyết này có các nhà văn thuộc trung tâm Bút Việt như Nhật Tiến, Đào đảng VĨ Sơn Nam, ngoài ra trong đám cư tọa còn nhận thấy một số chuyên viên xuống đường như bà Ngô bà Thành và mấy ni cô ! Đó là một chuyện lạ lùng đầu xảy ra tại một cuộc diễn thuyết về văn học.

Nữ kịch sĩ Kim Cương cũng có mặt trong buổi nói chuyện này. Kim Cương mặc áo xanh, tóc bùi cao, nổi bật trong phòng hội. Sau bài nói chuyện của Vũ Hạnh, Kim Cương đã nói nhỏ với thi sĩ Anh Tuyền. Anh Vũ Hạnh đang chạm đến nghề nghiệp của tui nhiều quá. Chắc kỵ nữ cảm thấy ngứa ngáy khi một nhà văn lại xia vò chuyện chớp bóng với cải lương !

Dù vậy, sau đó Kim Cương cũng ngồi lêu lén sau xe mobylette của Vũ Hạnh, nhờ nhà văn chờ về nhà !

## BẦU CỬ

### Khi Big Minh lật tẩy

Ai là người đứng Phò cho liên danh của Big Minh ? Con bài ấy đã được Đại tướng lật lên vào chiều ngày 26-7 trong cuộc tiếp xúc với báo chí tại tư thất của ông. Đề nhất ứng cử viên Phó Tổng Thống là Dân Biểu Hồ văn Minh và đệ nhị ứng cử viên PTT là Nghị sĩ Hồng Sơn Đông. Trong dịp này Đại Tướng cũng công bố ông quyết định ứng cử Tổng Thống nhiệm kỳ 1971-1975,

Văn phòng báo chí của Đ Tướng đã cẩn thận gởi thiệp mời đến từng tòa báo. Buổi chiều hôm ấy tư thất Đại Tướng bỗng dung rộn rip, trước cổng nào xe hơi, xe HONDA đậu chặt ních. Trên một trăm ký giả VN ngoại quốc cũng

lần lộn đợi chờ giờ mở cồng... Xa xa cảnh sát lối và chim qua lại trên đoạn đường Trần quai Cáp khoảng giữa Pasteur, Công Lý đèo cánh chừng.

Từ sáng sớm những chiếc xe hơi bóng loáng đã thấy xuất hiện ở đây, đó là các cụ Dân Biểu, Nghị sĩ và chính khách trong phe của Big Minh đến dự buổi họp quan trọng để cùng Đại Tướng chọn con bài tẩy... Buổi họp kéo dài từ sáng đến chiều. Ký giả ngồi đợi từng phút. Hai người linh cảnh, vai mang khẩu M16 đi qua lại trước công trường không khác các chàng lính canh ở phủ đầu rồng. Chỉ còn vài phút đến giờ mở cồng (6g) một chiếc xe Ba Tầu chờ đầy dụng cụ nấu nướng tiến thẳng vào tư dinh. Một anh chàng Phi bắp bẹ với câu tiếng Việt «Chiều nay Beaucoup chụp chụp à» làm cho anh em ký giả cười vang, đánh tan không khí chờ đợi nặng nề. Một vài ký giả không có giấy mời lo lắng mình không lọt vào, lảng xăng chạy đi dò la tin tức xem những người đồng cảnh ngộ với mình có đồng hay không. Nhưng đến giờ chót có «cạc» hay không «cạc» cũng đều vào được cả.

Điểm đặc biệt của buổi chiều hôm ấy là Big Minh chỉ tiếp báo chí Việt Nam. Các anh chàng phóng viên ngoại quốc đều bị từ chối khi qua cổng. Có lẽ các ông ấy hận lầm vì bỏ công đợi suốt buổi chiều mà không được cái thá gì cả.

Lúc ký giả vào thi hình như cuộc họp mới vừa chấm dứt. Các vị Dân Biểu, Nghị sĩ chính khách bê vê trong bộ đồ lớn, vẻ mặt hồn hồn bộ ngoài sân. Chỉ có cụ Hồ Hữu Tường vẫn trong dáng dấp của một ông đạo với xâu chuỗi hạt, với túi càn khôn, nhưng chiều nay ey có vẻ tươi hơn mọi khi.

Tư thất của Big Minh không sang lâm nhưng rộng rãi và khang trang. Cổng trước trở ra đường Hồng T. Tự, cổng sau dẫn ra đường Trần quai Cáp, cổng trước chỉ mở ra khi đón tiếp thượng khách. Tư thất Đại Tướng thật kin công cao tường.

Màn đầu của buổi gặp mặt với báo chí Việt Nam là ăn uống. Máy em bé và vài cô gái xinh xinh trao tận tay ký giả các thức ăn món uống. Phòng viên báo Đài nghi rằng các độc giả của minh cũng ít ai

nhiệm, vì lương tâm của một con người trước cảnh khốn khổ của đồng bào, phải chấp nhận dần thành

Tuy nhiên Đại Tướng cũng xin dành cho ông một lối thoát để rút lui khỏi cuộc tranh cử nếu có dấu hiệu không trong sạch. Bằng một giọng xúc động, Đại Tướng nói «Có hôm tôi đi phố gặp một ông lão từng biết mặt tôi, ông ta cầm tay tôi nói : «Đại tướng có làm gì được cho dân tộc nữa chăng». Công việc ngày hôm nay của tôi là để trả lời cho ông cụ đạo nào».

Đề cập đến tiêu chuẩn chọn người đứng phò cũng liên danh Đại Tướng Minh cho rằng tiêu chuẩn ông lựa chọn là người luôn đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, không lem nhem, không hề bị mang tiếng, cần có thiện chí và lo lắng cho đồng bào.

Ngoài ra còn có cả yếu tố tôn giáo và địa phương Bác sĩ Hồ văn Minh là một người có đầy đủ tư cách và uy tín để được ông chọn lựa. Trong mấy lời với báo chí Bác sĩ Hồ văn Minh cũng công nhận như thế. Bác sĩ nói rằng «không gì vinh hạnh cho bằng khi tên tôi được đặt kẽ tên của Đại Tướng».

Không hiểu vì Đại tướng Minh quá xúc động hay vì bản tính của ông khi tiếp xúc với anh em báo chí, Đại Tướng không được bình tĩnh mấy, tay Đại Tướng hơi run đôi môi hay giật, giọng nhỏ nhẹ, êm êm không được hào hùng.

Trong buổi tiếp xúc với anh em ký giả chúng tôi thấy có đông đủ các bộ mặt chính trị như nghị sĩ Tôn thát Định, nghị sĩ Vũ văn Mẫu, cụ Thủ Tướng Nguyễn ngọc Thơ, cụ Hồ hữu Tường, và một số Nghị sĩ Dân Biểu đã ký giấy giới thiệu cho liên danh Minh Minh. Sau buổi tiếp xúc với báo chí sẽ có một buổi tiệc khoản dãi cho các vị anh nhân của liên danh Đ Tướng.

Đại Tướng cũng đã tiếp xúc thân mật với báo chí, giải đáp từng câu hỏi, đứng chụp hình chung với Nghị sĩ Mẫu, Hồng Sơn Đông, BS Hồ văn Minh. Các phóng viên hết chụp vào Đại Tướng Minh lại tới BS Minh. Hết Minh này tới Minh nọ cho đến tối mới chịu dang ra để cho người ta đi ăn.

(NGỌC DIỀN)



## LUÔNG CẢI VÀNG

230

### GIỚI THIỆU VÀ TÓM LƯỢC TÁC PHẨM

#### GIỚI THIỆU :

Cung Tích Biển đang bình tâm và cố gắng viết một trang thiền tiểu thuyết khoảng BA NGHÌN TRẠNG. Chia làm hai phần. Phần thứ nhất viết về toàn bộ đời sống Việt Nam từ 1945 đến 1954. Phần thứ hai cũng chênh chêch như thế, nhưng là từ 1954 cho đến ngày mà cuộc chiến tranh đầy mây trời này chấm dứt.

Phần thứ nhất gồm năm quyền nhưng không tiện đăng báo hay in vào lúc này.

Luồng Cải Vàng là quyền thứ nhất của phần HAI, gồm 26 chương. Thời gian của Luồng Cải Vàng là 1954-1955, lúc mà lực lượng Kháng chiến bắc miền Nam ra Bắc, một bộ phận « áo Vàng » trong quân đội Liên Hiệp Pháp được biến cải thành Quân đội Quốc gia, Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước, gần một triệu người Miền Bắc di cư vào Nam. Không giờ của Luồng Cải Vàng là các tỉnh của Liên Khu Năm, một vùng đất sôi động và huyền bí suốt thời Kháng chiến bùng trào nên hoang vắng khé khan trong mấy tháng đầu vô chính phủ của cuộc tiếp thu. Nhân vật chính của Luồng Cải Vàng là Cửu Bồng, Bà Cửu Bồng, Giáo Ngọ.

#### TÓM LƯỢC :

Vào cuối mùa thu 1954, tin ngưng hẳn cuộc chiến tranh Việt Pháp được loan truyền. Từ một khu chợ nhỏ, Cửu Bồng mang tin mừng về nhà. Hai vợ chồng Cửu Bồng muốn tìm gặp gỡ con trai đã đi với Kháng chiến từ nhiều năm qua. Cửu Bồng muốn anh ta ở lại Miền Nam. Dọc đường tìm kiếm người con trai, Cửu Bồng chứng kiến những cuộc di chuyển gạo muối quân lương của lực lượng Kháng chiến vào núi sâu.

Tìm không được gả con trai, Cửu Bồng trở về nhà với con bệnh lão phai mỗi ngày một trầm trọng. Quân đội quốc gia, theo Hiệp định Genève, đã đến trấn đóng tại những ngọn núi quanh vùng quê nhà Cửu Bồng : Núi Tuân, Núi Vinh, Chợ Liên, Chợ Kế nơi bị dội bom hoang phế một thời nay bắt đầu phục hưng. Và các thị trấn săm uất miền Núi, diêm giao liên, bắt đầu hiu quạnh. Sự sống của vùng mang ý nghĩa Quốc gia đã dần về đọc đường cái quan và miền Juyên hải.

Vì lúc nào cũng nhớ con, Bà Cửu Bồng đã tự động đi khắp nơi tìm kiếm, và lạc vào một mê hồn trận : cuộc tranh đấu của dân chúng Chợ Đục chống quân đội Quốc gia vừa mới tiếp thu. Bà

• truyện dài CUNG TÍCH BIỂN

231

Cửu Bồng bị thương, được đưa vào điều trị một bệnh viện dân y. Tại đây, một Bác sĩ quen thân với con bà ngày trước tận tình giúp đỡ, một tháng sau bà Cửu Bồng trở về nhà : cờ vàng bá sọc của Quốc gia đã bay trên đỉnh cái Tháp Chàm hiu quạnh.

Giáo Ngọ là một người bất mãn kinh niên với chế độ và Kháng chiến. Là một kẻ vô thần nhưng lại có quá nhiều cá tính và chỉ sống theo những đòi hỏi cá nhân, nên ông chẳng thè nào trở thành người Cách mạng đúng nghĩa được. Nói khác hơn, Kháng chiến đã đào thải ông. Giáo Ngọ là hình ảnh một số lớn những người Việt Nam thời đại : hoan hô những gì mình không hề tham dự, chưởi đồng băt cứ gì mình chưa gặp phải chính nghịch cảnh đó, phê phán một cách say sưa đến mù quáng những vấn đề mà ông ta chẳng biết nguyên nhân, và mỉa mai bất cứ gì có thể gây hại cho tư lợi.

Giáo Ngọ lê từ địa ngục này tới địa ngục khác. Một địa ngục mới nhất mở toang ra trước mặt : đó là tranh chấp quyền lợi của người quốc gia, cái không khí công an mật vụ khó thở, những cuộc thanh trùng đẫm máu, cách cai trị của một số quan lại được jào tạo lùi bàn giấy người Pháp.

Trong khi đó, người dân miền quê Việt Nam bắt đầu sống những ngày bình an thái hòa với đời sống bình dị của họ. Ngày xắp tết, những luồng cải xanh được nhô đi phẫn náo, tháng giêng luồng cải tròn bông vàng, tháng hai lúa con gái xanh đồng, đầu tháng ba lúa ngâm sữa thơm ngát, tháng năm đồng gặt xong lại hoang vắng, sườn núi xanh ngắt, với hững chiều những đám cháy núi, sớm mai là chim bay từ núi...

(Về cuối truyện Luồng Cải Vàng có xuất hiện Hải Nhiên, một thanh niên lưu lạc giang hồ từ Miền Nam vừa tìm lại quê nhà thanh bình ; và Liên, một cô gái xinh đẹp vừa mới lớn. Hải Nhiên và Liên sẽ là nhân vật chính cho quyền truyện kế tiếp Luồng Cải Vàng. Họ yêu nhau, dựng mái lập vườn sống với nhau. Họ chính là biểu tượng sinh hoạt của xã hội Miền Nam 1955 đến 1960).

Sau đây là chương cuối của Luồng Cải Vàng :

## CHƯƠNG 26

Hai thanh niên đã đi bộ trên một trăm cây số nghìn, theo đường cái quan, nhưng cách đường chừng hai ba cây số về phía núi. Trước đây họ là lính song bây giờ đã cải trang thành hai nông dân. Mỗi người một bộ bà ba đen. Chân mang dép. Đầu đội nón lá thô, vai một cái xác vải.

Khi đến một cánh rừng nhỏ mắt tròng thấy lá cờ màu vàng trên đỉnh núi Tuân, thanh niên trứ nhất dừng lại, lúc đó trời đã trưa, nóng đèn, quân quét sét bắn chấn, nói với người thanh niên thứ hai;

232

233

« Không được đâu. Quê nhà bị họ chiếm rồi. Cờ bay đó. Anh có nhớ lá cờ mà mình vẫn thường quan sát như mục tiêu để triệt hạ trước đây ? »

Người thanh niên thứ hai néo mắt nhìn. Rừng thi còi. Những lá thấp che ngang ngực anh. Thỉnh thoảng những bụi gai trui lá, bày ra một vùng cành trắng. Người thanh niên thứ hai nói :

« Điều đó mình đã biết từ khi còn ở trong kia. Trở về đây, chúng ta là kẻ xa lạ... Làm sao tối nay phải tới xóm. »

Người thanh niên thứ nhất lưỡng lự : « Đi vòng theo núi. Trời xẩm tối mình sẽ tới tháp. Ngồi nghỉ đợi vài giờ đồng hồ, chờ tối hẳn thì vào xóm. Vẫn đề quan trọng là làm sao ở được trong những ngày kể tiếp. »

Người thanh niên thứ hai nói : « Ở đâu không ở được trong xóm mình lại phải bỏ đi. Như vậy hai anh em mình là người không có gốc rễ, không điểm tựa. »

Họ vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện, ngược ánh mặt trời, đồ xuống con đồi thấp, ra khỏi khu rừng ; đến một con suối, họ mong ngóng tìm lối qua uống nước suối và tới chỗ nước cạn lối qua suối. Hai chiếc bóng mệt mỏi trên mặt suối vàng tanh. Cảnh đồng phía sau núi thật quạnh quẽ. Gió leo pheo tung dàn.

Khi tới chân tháp, mặt trời bắt đầu đỏ (cái thứ màu yếu đuối mỗi chiều hiện ra khi « anh ta » sắp lặn xuống chân núi), hai thanh niên ngồi trên một phiến đá lớn. Tâm hồn mỗi người là một khoảng cách tiêu điều. Người thứ nhất nhìn cảnh đồng xanh và nói :

« Người ta đã làm mưa. Từ trong đó về đây tôi không thấy cảnh đồng nào bỏ hoang. Những xóm cháy đã đầy đồng người. Anh có thấy rặng tre kia không. Một năm trước đây nó đâu có xanh thế. Kia, lại một dãy nhà ngói nữa. »

Từ phía chân đồi hiện lên những mái ngói đỏ, tường trang, núp dưới rặng cây xanh. Tất cả trở nên êm đềm nhờ nắng chiều thật nhẹ. Người thanh niên thứ nhất nhìn những nhà thấp thoáng, lòng bùi ngùi, chợt nhớ tới những mái ngói quanh đồn lũy ngoại vùng Tề ngày trước mà anh có lần tới dạo thám. Anh cũng đứng từ xa mà nhìn như thế. Nhưng thực lòng một cảm nghĩ từ tốn bay lên nơi lương tâm, anh thấy mái ngói này có một vẻ gì hiền hòa và thân mật hơn mái ngói anh đã thấy ngày trước. Lần này trở về anh không định mang bom vào đó. Anh chỉ mong ước được sống như mọi người.

« Nhìn mái ngói tôi nhớ tới tuổi nhỏ của tôi quá. Người thanh niên thứ hai nói. Cảnh mang không cho phép chúng ta nhớ mộng lung như thế nhưng tôi đã trót nhớ. Lần này trở về tôi mong được sống an lành như mọi người. »



# DÒNG ĐỜI

## BẦU CỬ

Dân chủ như trái cây cũng có các trạng thái ương, chín và những mùa là nhiệm kỳ hiến định. Vào tháng này, cả hai cuộc bầu cử Hạ Viện và Tòng Thống, Phó T.T. đã thực sự khai mua, hoa lá cành đã bắt đầu xum xuê tuy các trái vẫn còn dở dở ương ương. Trong Dòng Đời tuần này, Độc Thủ xin bàn riêng về cuộc bầu cử Hạ Viện.

Trước hết, xin hãy nói về Hạ Viện như một định chế. Theo điều 30 Hiến Pháp, «quyền lập pháp được quốc dân ủy cho QH». Quốc Hội An Nam, theo sự quy định của các nhà lập hiến, có những thẩm quyền lớn : quyền mẫn luật và quyền biều quyết luật ngân sách. Nhưng trong thực tế, trong suốt nhiệm kỳ 4 năm qua, Hạ Viện tỏ ra «vô quyền» đối với cả hai nhiệm vụ lập pháp này. Sáng quyền lập pháp của Hạ Viện bỗng biến thành một quyền..tầm tối và luân quẩn. Tầm tối đến xi như cái mõm chó. Và lần quẩn chẳng khác gì câu thơ :

Nửa đêm giờ tí canh ba,  
Vợ tôi con gái đàn bà nữ nhi.

Đâu là cái vòng luẩn quẩn ? — Hành pháp theo một tinh thần dân chủ uyên nguyễn, lanh Nhiêm vụ thi hành luật pháp, trong thực tế đã được các dân biểu mài mòn ban phát của Office de Paiement du VN (OPV) nên đã «nhượng» sáng quyền lập pháp luôn cho hành pháp, Hạ Viện chỉ giữ một vai trò khiêm tốn hợp thức hóa cho vòng luẩn quẩn này gọi là đè làm dáng cho nguyên tắc phân quyền, theo đó ba quyền độc lập với nhau.

Nhưng tại sao danh xưng lại là Hạ Viện ? — Hiến Pháp 9 nút đã đặt tên cho Viện dân biểu là Hạ Nghị Viện, được dịch sang tiếng Tây là Chambre Basse. Những người viết phim nham nhở bèn mạn phép diễn nôm là Viện Dưới, Viện Hạ Bộ v.v... Từ ngữ «Hạ Viện» chỉ có tính cách mô tả mà không nói

lên được yếu tinh. Đó là một điểm rất đáng tiếc. «Hà» trong chữ Hán cũng như chữ «basse» trong Pháp ngữ ngoài nghĩa đen nhưng đồng thời là nghĩa bóng đồng nghĩa với các tính từ như vil (đốn mạt), abject (hèn hạ), rampant (luồn cúi) v.v... Không nước nào quốc hội lại có danh xưng là Chambre basse tồi tàn như các nhà lập hiến An Nam bầy đặt ra cả. Các từ ngữ «Parlement», «Congress», «Diète» đều có một từ nguyên sáng sủa : Parlement do động từ Parler (phát ngôn), Diète do chữ La tinh dies (ngày) v.v...

Danh có chính thì ngôn mới thuận được. Danh xưng không chính, các dân biểu cũng thiếu hẳn sự chứng chắc của con nhà làm luật. Thành tích 4 năm qua của Hạ Viện rút lại bỗng triệt tiêu chỉ là con số không. Ông chủ tịch Hạ Viện, theo đúng code VIP đứng tới hàng thứ 4 trong nước chỉ được kêu một cách diệu cợt là «dựng xe dù Bầu Hiệp», «ông Bất Lương», «Hồi dương Liệt Lão», «ông cù sâm» v.v... Các dân biểu khác cũng chỉ vì nhàn cư vi bất thiện, rảnh rang nên hành nghề bờ lờ thay vì lo chuyện mẫn luật một cách đàng hoàng nghiêm chỉnh. Nói chung, trong Hạ Viện nhiệm kỳ vừa qua, ngóm nhiều mà người thi rất hiếm. Nếu đặt vấn đề quy trách cho minh bạch, kết quả sẽ hết sức thảm !

Những «ngóm» hẳn nhiên không thể tự biết mình, tri kỷ tri bì cho nên vẫn nạp đơn tái cử mưu đồ áp phe buôn lậu thêm một phứa nữa. Lương dân biểu được Hạ Viện xùm vào tự động tăng lên 134.000 đồng mỗi tháng. Nếu làm một tính nhان  $134.000 \times 12$  tháng  $\times 4$  năm = 6 triệu 416 ngàn đồng, thử hỏi những ông ứng cử viên dám bỏ ra cả 10 triệu để dành cho bằng được ghế dân biểu là «vì nước vì dân» hay chỉ vì một mục đích áp phe, buôn lậu ? Trước «những» điều trông thấy mà đau đớn lòng «này, các vị lãnh đạo tinh thần đã lờ dại ủng hộ các con chiên cờ Phạm chí Thiện, Phạm hữu Giáo hay các thiện nan tín nữ cờ Nguyễn Quang Luyện, Kiều Mộng Thu bỗng lén cơn rét. Các vị bèn họp nhau trong hội đồng tôn giáo, ra một thông cáo có đủ thượng toà, linh mục ký tên, kêu gọi quốc dân đồng hổ tẩy chay các ông mẫn nhiệm. Tẩy chay là phải. Trong trường hợp này, tục ngữ Tây «Sortez Les Sortants» nên dịch là «Hãy xé ra, hối mấy ông mẫn nhiệm !»

## SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

### TRẢ LỜI CHUNG CÁC THẮC MẮC CỦA BẠN ĐỌC

## Về việc góp vốn cho cơ sở Nhân Chủ

## và NHẬT BÁO SÓNG THẦN

Cho tới nay, vẫn còn rất nhiều bạn đọc thắc mắc về cơ sở Nhân Chủ và nhật báo SÓNG THẦN do cơ sở Nhân Chủ chủ trương. Vì không đủ thời giờ trả lời riêng cho từng bạn một nên Lá Thư Hàng Tuần kỳ này lại xin được dành để phổ biến khái quát về hình thức tổ chức cũng như mục tiêu của cơ sở Nhân Chủ.

### MỤC TIÊU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ NHÂN CHỦ

Cơ sở Nhân Chủ do Nhóm Hà Thúc Nhơn thành lập để chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh vực xuất bản sách, báo. Mục tiêu của cơ sở là góp phần tạo một không khí sinh hoạt mới trong lãnh vực trên và cung ứng cho mọi tầng lớp độc giả những món ăn tinh thần thật sự hữu ích với việc mở mang trí thức cũng như đáp ứng được nhu cầu vận động một cuộc tranh đấu nhằm cải tạo toàn diện thực trạng xã hội hiện nay. Hoạt động đầu tiên của cơ sở Nhân Chủ là xuất bản một tờ nhật báo và sau đó, tùy theo kết quả của công việc, cơ sở sẽ thực hiện việc xuất bản các sách, báo khác theo các định kỳ hàng tháng, nửa tháng hoặc hàng tuần. Tờ báo do cơ sở đang chuẩn bị cho ra mắt hiện nay là nhật báo SÓNG THẦN do nhà văn Chu Tử chủ trương biên tập cùng các nhóm viên nòng cốt của Nhóm Hà Thúc Nhơn như các anh Phạm Văn Lương, Hà Thế Ruyết, Tân thất Tuệ, Vũ Thế Ngọc, Lý Đại Nguyên, Nguyễn Liệu, Uyên Thảo..

### VỐN CỦA CƠ SỞ NHÂN CHỦ VÀ NHẬT BÁO SÓNG THẦN

Để xuất bản nhật báo SÓNG THẦN, cơ sở Nhân Chủ cần có một số vốn tối thiểu là 10 triệu đồng. Số vốn này do tất cả các thành viên, các thành viên hoặc nhóm viên của Nhóm HTN tự nguyện đóng góp. Mỗi người có thể đóng từ tối thiểu 500 đồng tới tối đa 500 ngàn đồng. Muốn góp vốn cho cơ sở Nhân Chủ và nhật báo SÓNG THẦN chỉ cần gửi thư về thông báo cho Ban Điều Hành Cơ Sở biết. Thư gửi cho anh Vũ Thế Ngọc địa chỉ tòa soạn tuần báo Đời, 143 Cống Quỳnh. Sau khi nhận được thư, Ban Điều Hành sẽ gửi

tới người hứa góp vốn 2 bản hợp đồng tương thuận để người hứa góp vốn ký kết và gửi số tiền hứa góp về cho cơ sở. Hiện nay, để rút ngắn thời gian thâu vốn Ban Điều Hành đề nghị các thành viên muốn góp vốn cứ việc mua mandat gửi số tiền muốn góp về cho Ban Điều Hành. Thư và mandat đều đã tên anh Vũ Thế Ngọc. Sau khi nhận mandat, Ban Điều Hành sẽ gửi hợp đồng tới cho người góp vốn.

### QUYỀN LỢI VÀ QUYỀN HẠN NGƯỜI GÓP VỐN

Cơ sở Nhân Chủ chỉ nhắm thương mại tới một giới hạn nào đó, tuy nhiên cũng được tổ chức theo hình thức của một cơ sở kinh doanh với các điều kiện nhằm bảo toàn tối đa quyền lợi của những người góp vốn. Theo hợp đồng góp vốn thì người góp vốn sẽ được hưởng 60% lợi tức 40%, lợi tức còn lại được dành 10% để tăng cường vốn của cơ sở, 10% giúp cho Nhóm HTN và 20% trợ cấp cho các công nhân chính thức của cơ sở. Việc phân chia lợi tức sẽ thực hiện theo từng lục cá nguyệt tức là 6 tháng 1 lần. Ban Điều Hành Cơ Sở được thành lập theo sự đề cử của các người góp vốn trong một đại hội những người góp vốn. Trong giai đoạn đầu, vì chưa thể tổ chức đại hội nên Ban Điều Hành sẽ chỉ có tinh cách Lâm Thời và gồm các sáng lập viên tức là các nhóm viên Nhóm HTN được nêu tên ở trên.

Tóm lại, cơ sở Nhân Chủ do Nhóm HTN thành lập để hoạt động chuyên về xuất bản sách báo. Tờ báo đầu tiên do cơ sở xuất bản là nhật báo SÓNG THẦN hiện đang tích cực chuẩn bị để có thể ra mắt trong vài tuần lễ tới đây. Vốn của cơ sở do mọi người, bất kỳ ai, đóng góp với tinh thần tự nguyện tham gia. Việc góp vốn hiện đang được tiến hành và sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, để công việc đỡ phần phức tạp, giai đoạn góp vốn đầu tiên sẽ tạm ngưng vào ngày 15-8-1971 để cơ sở có đủ thời giờ chuẩn bị cho nhật báo SÓNG THẦN. Sau khi nhật báo SÓNG THẦN ra mắt, giai đoạn góp vốn thứ hai sẽ được công bố.

BAN ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ NC

CƠ SỞ XUẤT BẢN BÁO CHÍ  
NHÂN CHỦ  
thông báo cùng quý thân hữu  
về

## NHẬT BÁO SÓNG THẦN

(Giấy phép xuất bản số 2010/BTT/NBC/HCBC)

Ban Điều Hành Cơ Sở hiện đang tích cực  
chuẩn bị cho số ra mắt của Nhật Báo

# SÓNG THẦN

do

## CHU TỪ

LÝ ĐẠI NGUYỄN - NGUYỄN LIỆU  
VŨ THẾ NGỌC - TÔN THẤT TUỆ  
TRUNG DƯƠNG - HÀ THẾ RUYỆT  
PHẠM VĂN LƯƠNG - UYÊN THAO

chủ trương biên tập

Yêu cầu quý thân hữu và các anh chị em cảm tình viên, tại các địa phương hãy liên lạc gấp với các Ban Đại Diện (theo địa chỉ in bên đây) để góp ý xây dựng cho tờ báo và tiếp tay với Ban Điều Hành Cơ Sở trong giới hạn khả năng có thể có.

Riêng các Ban Đại Diện địa phương cần gửi gấp chi tiết lý lịch của các nhân viên chính thức tại văn phòng đại diện về để Ban Điều Hành kịp thời cấp phát các giấy tờ chứng minh cần thiết. Mọi giao dịch bằng thư với Ban Điều Hành Cơ Sở vẫn qua tòa soạn tuần báo ĐỜI và xin để gửi cho anh Vũ Thế Ngọc.

Saigon, ngày 22 tháng 7 năm 1971

BAN ĐIỀU HÀNH  
CƠ SỞ NHÂN CHỦ

## SỔ TAY SINH HOẠT

### CƠ SỞ N.C. VÀ NGƯỜI GÓP VỐN

Ngày thứ bảy 24.7.1971, hồi 17 giờ, buổi tiếp xúc thứ hai giữa Ban Điều Hành và những người góp vốn cho cơ sở Nhân Chủ đã diễn ra tại tòa soạn tuần báo ĐỜI. Trong buổi tiếp xúc này, các anh Lê Cung Bắc, Vũ Thế Ngọc, đại diện Ban Điều Hành đã trình bày trước những người góp vốn bản sơ thảo nội quy điều hành cơ sở, sau khi trao đổi về công tác tổ chức cơ sở cùng các hoạt động có tính cách chuẩn bị cho sự ra mắt của nhật báo Sóng Thần. Trong phần góp ý các thành hữu đã nêu ra một số điểm nhằm quy kết rõ ràng quyền hạn cũng như trách nhiệm của Ban Điều Hành, nhất là trong việc sử dụng số vốn của cơ sở. Ngoài ra, các thành hữu cũng đồng ý với Ban Điều Hành là sẽ tiếp tới thành lập những nhóm vận động cho nhật báo Sóng Thần. Nhiệm vụ của những nhóm vận động là cỗ vũ phát triển độc giả cho tờ báo và tạo một mối liên hệ mật thiết giữa độc giả và tờ báo. Các nhóm vận động sẽ được thành lập với thành phần thành hữu và nhóm viên tự nguyện hoạt động cho tờ báo.

Tùy theo ảnh hưởng sẵn có của cơ sở, các nhóm vận động sẽ được thành lập trước tiên tại những khu vực mà cơ sở đã có nhiều thành hữu chẳng hạn như khu Xóm Mới Phú Nhuận, Hóc Môn.

### SÓNG THẦN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Sau các Ban Đại Diện Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang, Ban Đại Diện Quảng Ngãi đã chính thức được thành lập. Hồi 19 giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 1971, 51 thành hữu của cơ sở tại Quảng Ngãi

đã họp hội nghị để bầu các tiêu ban trong văn phòng đại diện cơ sở tại Quảng Ngãi. Thành phần nhân sự phụ trách văn phòng Đại Diện Cơ Sở tại Quảng Ngãi được chính thức phân phối như sau: Anh PHẠM NHƯ THỨC, văn phòng trưởng, anh VƯƠNG THANH, phụ tá, anh Hà Nguyên Thạch phụ trách tiêu ban Biên Tập và anh Phùng Kim Diệp phụ trách tiêu ban Vận Động, Quảng Cáo. Trong tiêu ban Biên Tập có các anh Khắc Minh Định, Hoàng Sa, Trần Thuật Ngữ, Vũ Hồ, Phạm Trung Việt, Minh Đường, Lê Văn Trung và Lê Việt Nguyên. Tiêu ban vận động và quang cáo gồm 12 người trong số có các anh Nguyễn Liệu, Chế Quân, Nguyễn Cao Can, Hoàng Kim Ngò, được sĩ Phạm Oanh... Ngay sau khi thành lập văn phòng đại diện cơ sở tại Quảng Ngãi đã vận động cấp thời được trên 100 thành hữu ghi tên mua dài hạn nhật báo SÓNG THẦN. Việc vận động độc giả dài hạn cho nhật báo SÓNG THẦN cũng được tiến hành tích cực tại các địa phương khác. Văn phòng đại diện cơ sở tại Khánh Hòa cho biết vào tuần trước là đã vận động được trên 200 độc giả ghi tên mua dài hạn trong khi văn phòng đại diện cơ sở tại Đà Lạt ước lượng là số độc giả dài hạn của nhật báo SÓNG THẦN tại đây cũng vượt trên con số 100 người. Các văn phòng đại diện cơ sở tại các địa phương khác chưa cho biết rõ số độc giả dài hạn đã ghi tên mua báo nhưng đều báo cáo là kết quả hết sức khả quan.

### QUẢNG NGÃI NGHĨA THỰC THÊM LỚP

Song song với các công tác chuẩn bị cho nhật báo SÓNG THẦN của Cơ sở Nhân Chủ ra mắt, anh chị em Nhóm Viên và thành hữu của Nhóm Nghĩa Thực cũng tham dự tích cực vào phong trào vận động thiêt lập cơ sở giáo dục mới tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Cụ thể là phong trào thành lập các Nghĩa Thực. Tại Khánh Hòa, Quảng Tín, Phú Yên, Bình Định và Đà Lạt, hiện phong trào thành lập các Nghĩa Thực đang được các giới nhân sĩ địa phương

(Xem tiếp trang 55)

## 10 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN của Cơ Sở N.C và Nhật báo Sóng Thần tại lãnh thổ vùng 1 và 2 chiến thuật

Sau đây là danh sách các nhân viên phụ trách và 10 văn phòng đại diện cơ sở Nhân Chủ và nhật báo Sóng Thần tại lãnh thổ Vùng 1 và Vùng 2 chiến thuật:

### 1) QUẢNG TRỊ – HUẾ ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM

Người phụ trách:  
Bác Sĩ: PHẠM VĂN LƯƠNG  
Địa chỉ liên lạc:  
phòng mạch tại đường Trưng Nữ Vương – ĐÀ NẴNG

### 3) BÌNH ĐỊNH

Người phụ trách:  
Anh TRẦN NHƯ VÂN  
Địa chỉ liên lạc:  
44, Võ Tánh – Qui Nhơn

### 5) KHÁNH HÒA, CAM ÁNH

Người phụ trách:  
Anh NGUYỄN HUY HOÀNG  
Địa chỉ liên lạc:  
126, Độc Lập – Nha Trang

### 7) BÌNH THUẬN

Người phụ trách:  
Anh NGUYỄN NGỌC HƯƠNG  
và Anh LÊ VĂN CHÍNH  
Địa chỉ liên lạc:  
88, Tr. Hưng Đạo – Phan Thiết

### 9) DARLAC – QUẢNG ĐỨC

Người phụ trách:  
Anh TRẦN VĂN CẨ  
Địa chỉ liên lạc:  
63, Quang Trung – BM- Thuột

### 10) ĐÀ LẠT – TUYÊN ĐỨC

Người phụ trách:  
Anh NGUYỄN VĂN TRUNG  
Địa chỉ liên lạc:  
39C, Hàm Nghi – Đà Lạt

### NHẮN TIN CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG

Nếu có sự thay đổi địa chỉ và nhân viên phụ trách văn phòng xin cấp thời thông báo cho BDH. Cơ sở biết.  
Cũng xin gửi gấp chi tiết lý lịch các nhân viên tại văn phòng về cho BDH để hoàn tất sớm việc cấp phát các chứng thư hành chánh.  
Các văn phòng đại diện tại 2 vùng chiến thuật 3 và 4 cần gửi gấp biên bản các phiên họp lập Ban Đại Diện về BDH để có thể phê duyệt kịp thời.

## Nhắn tin

● Anh HẢI TRIỀU (kbc 3228) Đã gửi tài liệu cho anh T và làm xong những việc anh ghi trong thư. Riêng một số việc tại P.T chỉ có thể gởi ý với anh em như sau : Cần thận trọng và xét lại thật chính xác mức độ khả năng của mình. Chúc các anh nhiều may mắn.

● Anh NGÔ THẢO (An Nhơn) : Đã sẵn sàng chờ đón sự tiếp tay của anh. Xin thư về cho biết anh sẽ gởi được những gì, chờ tin anh.

● Anh HOÀI PHƯƠNG LINH (Phú Yên) : Ý niệm đầu tiên vẫn là cơ sở NC sẽ bao gồm nhiều hoạt động mà việc xuất bản nhật báo ST chỉ là một. Xin anh gấp ngay anh T và gởi sức tích cực cho văn phòng Phú Yên.

● Anh HUỲNH THẮNG (Qui Nhơn) : Sao anh không nghĩ những cái tên đó cũng chính là một số trong những cái tên do anh đề nghị. Vì trong một bản văn như vậy phải ghi tên thật chứ ghi biệt hiệu sao được. Xin anh liên lạc với anh Văn và giúp đỡ hết sức cho văn phòng tại QN.

● Anh LÊ ĐỨC LUẬN (Phú Yên) : Anh cứ tạm gửi liên lạc với anh HPL và lo cho công việc của cơ sở NC ở ngoài đó. Thủ tục chỉ giản dị là sự tự nguyện và tinh thần phục vụ công ích của mỗi người mà thôi.

● Anh NGUYỄN HÒA (Qui Nhơn) : Xin ghé 44 Võ Tánh, gấp anh T.N.V để nói về những thắc mắc của anh.

● Anh TRẦN QUANG ĐIỀN và VÂN NHƯ PNT (Nhà Trang) : Xin các anh ghé văn phòng đại diện Khánh Hòa tại đường Độc Lập gặp anh Hoàng. Mong các anh sẽ tiếp tay xây dựng cơ sở mạnh hơn nữa.

● Anh VŨ NGỌC ĐỨC và TRẦN CÔNG TÂM (Phú Bồn) : Mong các anh cho biết về khả năng đóng góp có thể dành cho cơ sở của chúng ta tại Phú Bồn. Đã gửi thư tay lên hai anh.

## DANH SÁCH THÂN HỮU ĐÃ GỬI TIỀN VỀ CƠ SỞ

Sau đây là danh sách các thân hữu đã gửi mandat về cho Ban Điều Hành Cơ Sở tuần lễ từ 30/7 đến 5/8/71.

118) TRẦN QUANG HƯNG	(Saigon) gởi	20.000đ
119) NGUYỄN VĂN TUẤN	(Gia Định) gởi	1.000đ
120) NGUYỄN VĂN MỚI	(Ninh Thuận) gởi	5.000đ
121) NGUYỄN TÂM	(Ninh Thuận) gởi	5.000đ
122) ĐƯƠNG VĂN BỬU	(Ninh Thuận) gởi	5.000đ
123) TRẦN KIM DÀI	(Ninh Thuận) gởi	10.000đ
124) ĐỖ THỌ	(Ninh Thuận) gởi	5.000đ
125) TRẦN DŨNG HÙNG	(Cam Ranh) gởi	20.000đ
126) LÊ ĐỨC LUẬN	(Phú Yên) gởi	5.000đ
127) NGUYỄN NGỌC KHẨN	(Ph. Tuy) gởi	2.000đ
128) VŨ MAI	(Qui Nhơn) gởi	10.000đ
129) HUỲNH THẮNG	(Qui Nhơn) gởi	5.000đ
130) TRẦN DZU TỬ	(Quảng Trị) gởi	5.000đ

(Còn nữa)

## Hộp thư

## Học Bằng

● Ban Điều Hành Chương Trình Học Bằng « Nhóm HTN và tuần báo Đời » đã ngưng nhận đơn xin cấp học bằng từ ngày 22-7-1971. Các đơn gởi sau ngày nói trên sẽ không được cứu xét vì trễ hạn.

● Ban Điều Hành Chương Trình Học Bằng sẽ gửi mandat về cho các em ở xa đã được cấp phát học bằng (có tên trên danh sách đăng trên báo Đời trước đây). Việc gửi mandat sẽ được thực hiện trong tuần lễ từ 5-8/8/71.

● Ban Điều Hành Chương Trình Học Bằng cần biết địa chỉ của các em Trần Xứng (Quảng Ngãi) và Trần Dân (Bình Định) để gửi mandat. Xin các em gởi thư về tòa soạn gấp.

## SỔ TAY SINH HOẠT

(TIẾP THEO TRANG 53)

đặc biệt lưu ý. Theo các tin tức từ địa phương cho biết thì có nhiều triển vọng sẽ có một Khánh Hòa Nghĩa Thục nội trong niên khóa sắp tới đây. Khánh Hòa Nghĩa Thục do một nhóm các nhân sĩ địa phương chủ trương hiện đang xúc tiến một số công tác như vận động thiết lập trường sở, hoàn tất thủ tục hành chính xin phép mở trường.

Trong khi đó, Quảng Ngãi Nghĩa Thục cũng có triển vọng mở rộng thêm vào niên khóa tới, Ban Giám đốc Q.N Nghĩa Thục cho biết là đang tích cực vận động để có thể mở thêm 10 lớp hằng tiếp nhận thêm khoảng từ 600 tới 800 học sinh vào niên khóa tới đây. Hiện nhà trường đã được lời hứa giúp của Bác Sĩ Trần Ngọc Phiêu - Tổng Trưởng Xã Hội để mở thêm ít nhất là 5 lớp.

## PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lải, gỏi túi dầu ăn lan tới đó  
Không phải thoa phết sờ sài ngoài da mà hết  
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

## ÔNG TIÊN GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hội các tiệm thuốc Hoa - Việt (có bán lẻ)  
Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lâm - CHOLON - KNBYT số 3 - 9-5-63

## CẨM THẠCH

141/10 Cách Mạng (10 Hồ Biểu Chánh) Sg - ĐT : 40474

### ĐƯỢC NHIỀU BÁO CHÍ THỦ ĐÔ KHEN TẶNG

#### DO MADAME CẨM THẠCH

TỐT NGHIỆP : Hai cấp bằng Đại Học Thẩm Mỹ Warflynn Beauty College và Cinderella Beauty Institute tại Hoa Kỳ.

TU NGHIỆP TẠI : Jijin Hospital, Tokyo, Hibiya Clinic Tokyo, Shiseido Tokyo.



MADAME CẨM THẠCH

Đặc biệt eo mập làm ốm, cắt nốt ruồi, thịt thừa, vẩy sẹo, nhăn, nám, tàn nhang, lỗ chân lông.  
Trị tuyệt các mụn, chữa theo khoa học tối tân.

Mời đến ghi tên giữ chỗ trước.

### VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA NHIỀU BÁC SĨ CHUYÊN KHOA GIẢI PHẪU THẨM MỸ DANH TIẾNG NHẤT

Quí Bà, Cô khỏi tốn tiền đi Nhật, vẫn có đôi mắt đẹp, bộ ngực đẹp, mũi cao tự nhiên. Má đồng tiền, môi cong, cầm ché.

### MÙA MƯA LÀ MÙA THAY DA MẶT

Thay da mặt, cõi tay chân, thay da toàn diện, chỉ 5 ngày sẽ  
trẻ lại 20 tuổi.



• MỖI NGÀY  
CÓ HAI CHUYẾN BAY

**SAIGON –  
ĐÀ NẴNG**

• MỘT CHUYẾN :  
**SAIGON – HUẾ**

• MỘT TUẦN CÓ 5 CHUYẾN BAY  
**SAIGON – NHA TRANG**

**Băng phản lực cơ tối tân :**

**« BOEING 727 »**

• 106 hành khách • 900 cây số/Giờ

**HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

# HEPACHAUT



NƯỚC CỐT ARTICHAUT  
NƯỚC CỐT ỦAN BÒ TƯƠI  
SINH TỐ B12  
SINH TỐ B1  
SINH TỐ B2  
SINH TỐ B6  
SINH TỐ PP  
SINH TỐ D2

YÊU GAN  
GÂY ỐM, MẮT NGỦ  
MỤN Ở MẶT  
NGÚA MỄ ĐAY  
THIẾU MÁU  
LAO LỰC  
TÁO BÓN  
DƯỠNG THAI  
MỎI MỆT

Viên Bảo Chế HADZER

CÚM NÓNG LẠNH CẨM SỐI ĐAUN HỨC

ANTIGRIPPAUX



BÚA BỔ ĐẦU NGƯỜI



# TÂM SỰ BẠN ĐỜI

## «Bát lực» vẫn đủ sức khỏe

Kính gửi :

- Đại tướng Tòng Tham Mưu Trưởng QLVNCH,
- Trung tướng Tòng trưởng Quốc Phòng,
- Thiếu tướng Giám đốc Nhà Quân Y
- Ông Chủ tịch Hội đồng Miễn dịch.

Tôi ký tên dưới đây là :  
PHẠM NGỌC CHIỀU sinh ngày  
10 tháng 4 năm 1952 tại Tiên Thiện  
Bùi Chu (BV)

Căn cước số 00127488

Con của ông Phạm viết Tích và  
bà Phạm thị Hiền

Cư ngụ tại : P. 17 Cư Xá Phú  
Lâm A, Saigon

Nguyên tuân hành đúng theo  
lệnh gọi nhập ngũ của Nhà Đặng  
Viên, tôi đã đến trình diện Trung  
tâm 3 TMNN vào ngày 18 tháng  
6 năm 1970 và tại đây  
đưa tôi đi khám sức khoẻ. Kết  
tổng quát thì sức khoẻ của tôi bình  
thường ngoại trừ hai con mắt của tôi.  
Mắt trái bị khiếm thị đến 90%  
(nghĩa là bị hoàn toàn lé một con)  
tôi chỉ còn xú dụng được mắt phải  
một cách khó khăn và vất vả để  
nhìn phiếu điện những hình ảnh  
trước mắt. Sau khi thẩm định như  
vậy, Hội Đồng Miễn Dịch Trung  
Tâm 3 xếp tôi vào Tình Trạng Bất  
Lực và đã cho tôi hoàn dịch hai  
lần, mỗi lần là sáu tháng.

Sau khi hết hạn hoàn dịch lần  
thứ hai, tôi đã đến trình diện Quận  
Vụ Thị Trấn ngày 18 tháng 6 năm  
1971. Như thường lệ họ chuyển  
đến Trung Tâm 3 TMNN.  
tại đây tôi được tái khám  
bệnh trạng và được xếp vào TÌNH

TRẠNG BẤT LỰC chờ ngày ra Hội  
Đồng Miễn Dịch. Cho đến ngày  
1-7-1971 tôi được đưa ra trình  
diện Hội Đồng Miễn Dịch Trung  
Tâm 3. Trước khi trình diện Hội  
Đồng Quyết Định, tôi được đưa đi  
tái khám lần chót tại Hội Đồng  
Giám Định, nơi đây một lần nữa  
xếp tôi vào TÌNH TRẠNG BẤT LỰC  
và giao trả qua Hội Đồng Quyết  
Định. Nhưng bất ngờ Hội Đồng  
Quyết Định lại xếp tôi vào loại ĐỦ  
SỨC KHOẺ 100%, và truyền tôi đi  
thu huấn tại Trung Tâm Huấn  
Luyện Sư Đoàn 1 Bộ Binô và hiện  
tôi là tân binh quân dịch đang thu  
huấn tại Trung Tâm này.

Kính thưa Đại Tướng Tòng Tham  
Mưu Trưởng.

Trung Tướng Tòng Trưởng Quốc  
Phòng.

Thiếu Tướng Giám Đốc Nhà  
Quân Y

Ông Chủ tịch Hội Đồng Miễn  
Dịch

Trong tình trạng quốc gia bị  
xâm lăng như hiện nay thì nhiệm  
vụ của thành niên là cứu nước và  
dụng nước, đó chính là con đường  
Quân Đội. Tuy nhiên với tình trạng  
chỉ còn một mắt như tôi thì làm  
sao có thể thích ứng được với chiến  
trường ? Hơn nữa tôi hết sức thắc  
mắc và lạ lùng về quyết định trái  
nguyên của Hội Đồng Miễn Dịch  
và Hội Đồng Giám Định, Hội  
Đồng Giám Định thì cho BẤT LỰC  
còn Hội Đồng Quyết Định thi phán  
quyết ĐỦ SỨC KHOẺ 100%.

Kính thưa cầu Đại Tướng, Trung  
Tướng, Thủ Tướng và Ông Chủ  
Tịch Hội Đồng Miễn Dịch thương  
xót và cứu xét cho trường hợp  
tôi phê của tôi. Cũng như thỉnh  
cầu giờ: hữu trách giải đáp cho  
tôi mọi thắc mắc nêu trên.

TBQD  
PHẠM NGỌC CHIỀU  
SQ 72/120589  
ĐĐ 10/KBC 4773



## Hộp thư tòa soạn

● NGUYỄN ĐĂNG PHONG  
(Cam Ranh) : Thơ được chọn sẽ  
được đăng lần lần, nhưng cũng  
không rõ bài thơ của bạn đã được  
giao cho nhà chử chưa. Về số báo  
đó, xin bạn cho biết rõ là số nào  
mới tìm được chờ. Thank.

● ĐỖ VĂN CAM (KBC 6/45) :  
Sẽ cho người tới tìm ông bạn đó của  
Cam, nhưng e rằng thời gian đã  
muộn rồi. Sao không giới thiệu sớm  
hơn và cho biết cả cái chi tiết cần  
thiết để liên lạc ?

● NGUYỄN NGÁ (B. Dương) :  
Bạn cần tới bác sĩ để xem lại tình  
trạng. Phương pháp được nêu ra  
chỉ nhằm trình bày một vài nguyên  
tắc thông thường, e rằng sẽ khó có  
hiệu nghiệm trong trường hợp của  
bạn. Sau khi tới cho bác sĩ khám,  
xin bạn gửi thư cho biết. Chúc bạn  
được như ý.

● Một nhóm sinh viên (Saigon) :  
Chinh tòa soạn cũng không biết hết  
tên thực của mấy người đó thì  
làm sao của «mách giáp». Được  
bày giờ. Thời, xin các bạn cảm  
phiền vay.

● TRẦN QUANG THIẾU (K.  
Tum) : Sẽ lưu ý đặc biệt về những  
ý kiến của bạn và cố thu xếp để  
thực hiện lần lần.

● Tòa soạn mới nhận bài và thư  
của các bạn có tên sau :

Hà nguyên Hưng (Phan Thiết)  
Vũ Thế Học (?) Phan  
công Chính (Nhà Trang) Kỳ lê Văn  
(KBC 4/00) Hồ chí Biểu (Tây  
Ninh) Vũ hoàng Giang (Bình Định)  
Trần quang Thiếu (KBC 6/43) Ba  
châu Kế (Ba Xuyên) Nguyễn bêng  
Ngân (Quảng Tin) Nguyễn thùy  
Khanh (Bình Dương) Hoàng Thảo  
(Thị Nghè) Nguyễn đăng Phong  
(Cam Ranh) Lê Uyên (Phú Yên)  
Huy Phan (KBC 4441) Vũ thế K  
(KBC 6/03) Lê Sa (Phan Rang)

► Xin các bạn chờ tin trong  
tối.

Sữa bột Hòa Lan

THÍCH HỢP NHẤT CHO TRẺ EM.



## Công thức hòa hợp Sữa Bột :

### NHÃN MÀU XANH (half cream)

*gần một phần mờ dành cho trẻ sơ sinh  
đến 2 tháng hay người già yếu.*

— Protéine . . . . .	20%
— Matières grasses . . . . .	10,5%
— Lactose . . . . .	26%
— Saccharose . . . . .	36%
— Minéraux . . . . .	4,5%
— Humidité . . . . .	3,0%
— Vitamine B 1 . . . . .	0,002%
— Vitamine B 2 . . . . .	0,002%
— Vitamine A : . . . . .	1250 U.I. par 100 grs
— Vitamine D 3 : . . . . .	400 U.I. par 100 grs

Calories : 447 par 100 grs

### NHÃN MÀU VÀNG (full cream)

*toàn lượng mờ, dành cho trẻ em trên 2  
tháng và người lớn.*

— Matières grasses . . . . .	17,5%
— Lactose . . . . .	23,5%
— Protéine . . . . .	18,5%
— Humidité . . . . .	3%
— Minéraux . . . . .	4%
— Saccharose . . . . .	33,5%
— Vitamine B 1 . . . . .	0,002%
— Vitamine B 2 . . . . .	0,002%
— Vitamine A : . . . . .	1250 U.I. par 100 grs

Muốn cho Dân mạnh Nước giàu,  
Phải chăm nuôi Trẻ lúc đầu mới sanh

CHỈ CÓ SỮA BỘT :

**gittana**

nhập cảng từ Hòa Lan  
là đáp ứng được ý thơ nêu trên

**SỮA BỘT :**  
**gittana**

còn có đặc điểm

- Dễ pha, tan ngay.
- Chất sữa giống hệt sữa mẹ, nuôi dưỡng trẻ em mau lớn khôn.
- Đầy đủ sinh tố.
- Dinh dưỡng cơ thể cho chung cả : NAM PHỤ LÃO ÁU, nhất là cho giới thể thao, nghệ sĩ và cư sĩ.
- ~~Còn~~ bán phái chặng.



CÓ BÁN TẠI

- các nhà thuốc tây
- các trung tâm bán lẻ thuộc Cục Quản Trị V...