

DS 5-31  
D 642+

# ĐỐI TƯỢNG LÀ AI?

## Ung cử viên



# ĐỜI

92

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

## 1 ĐẶC BIỆT : ỦNG CỬ VIÊN, ÔNG LÀ AI ?

- ỦNG CỬ VIÊN, ÔNG LÀ AI : phóng viên đời
- ĐƯƠNG VÀO BA THỰC HAY HÈM VÔ HẠ VIỆN : thiêncǎn
- ỦNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG : ĐẠO THỢ RA TÒA : đời
- NHỮNG BÓNG HỒNG TRÊN SỎI ĐÁ : hànhdạo

2

## CHÁNH TRỊ

- SẮP THÀNH TỰU MỘT GIẢI PHÁP ĐÔNG DƯƠNG : lýđạinguyễn
- KHÓC TRẦN VIỄN PHƯƠNG : chutử
- KHÔNG PHẢI BẢO ĐẠI MÀ LÀ BỬU LỘC : vânbinh
- KỶ VẬT CHO EM : tèdè

3

## VĂN NGHỆ

- LUỐNG CÀI VÀNG cungtichbiền
- CÁNH HOA CHÙM GỦI quỳnhdao
- BA CHÀNG HÀN SĨ : vânbinh

4

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTN • CƯỜI QUÊN ĐỜI ĐỌI • MỘT VÒNG THẾ GIỚI

ĐỜI • NĂM THỨ HAI • SỐ 92 • TUẦN LỄ TỪ 22-7-1971 ĐẾN 29-7-1971	Chủ trương biên tập <b>CHU TÙ</b> và nhóm Sống	<b>GIÁ 50đ</b> Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323  Chủ nhiệm Bé Trần thị Anh Minh		

# dấu tranh cho đổi

## Một thái độ tích cực

Trong tuần qua có những biến cố có ảnh hưởng quyết định đến thời cuộc Việt Nam.

Về quốc nội, đó là việc Tối Cao Pháp Viện phán quyết điều 10 khoản 7 của luật bầu cử Tông Thống không vi hiến. Cuộc tranh luận sôi nổi hơn nửa năm nay đã được chấm dứt về phương diện thủ tục pháp lý.

Sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, chúng ta chờ đợi đến ngày 29-7 này coi ai sẽ là người đủ chữ ký giới thiệu ứng cử Tông Thống và cuộc tranh đua vào Dinh Độc Lập sẽ diễn ra cách nào và đi đến đâu tùy theo việc ghi danh ứng cử này.

Trên bình diện quốc tế, biến cố lớn nhất là việc Tông Thống Nixon công bố chuyến thăm Bắc Kinh của ông trước tháng 5-1972, sau khi ông Kissinger đã gặp Thủ Tướng Chu Ân Lai thật bí mật và bất ngờ.

Liệu Nixon sẽ viếng thăm Trung Hoa Lục Địa trong hoàn cảnh nào. Hai nước Mỹ — Tàu sẽ phải thiết lập quan hệ ngoại giao? Cuộc chiến VN trong đó Mỹ và Tàu gián tiếp đối đầu nhau sẽ phải chấm dứt trước khi Nixon đến bắt tay Mao trạch Đông?

Mặt khác, một chánh khách Úc ở Bắc Kinh trở về, cho biết Trung Cộng sẵn sàng dự một hội nghị Quốc tế về Đông Dương — hội nghị mà Nixon và Nguyễn Văn Thiệu cùng đề nghị một năm trước đây.

Phải chăng đó là những dấu hiệu lớn cho thấy hòa bình sắp lô dạng trên đất nước chúng ta? Mẫu người VN sẽ thôi dò, các gia đình sẽ đoàn tụ với người thân từ chiến địa trở về, và mỗi người trong chúng ta sẽ có thể nhìn về tương lai bằng con mắt tin tưởng.

Trong khung cảnh đó, cuộc chạy đua vào Hạ Nghị Viện đã khởi sự, chúng ta sắp sửa phải lựa chọn những người đại diện vào tòa nhà quan trọng của ngành Lập pháp.

Người ta thường than thở vận mạng quốc gia nhỏ bé của chúng ta bị lệ thuộc vào các biến chuyển quốc tế, không còn chút quyền chủ động nào cho dân ta.

Nhưng tình trạng chủ động hay lệ thuộc chính là do chúng ta. Chúng ta phải can đảm dành phần chủ động. Vânhững người dân thường chúng ta có một dịp để dành phần chủ động đó, là dịp bầu cử những đại diện xứng đáng cho chúng ta vào tòa nhà Lập pháp. Các dân biểu tương lai sẽ thay mặt chúng ta dành quyền chủ động trong việc quyết định vận mạng đất nước.

Chính vì vậy, chúng tôi cõi động cho một thái độ tích cực tham dự vào cuộc bầu cử, bằng cách giới thiệu một số ứng cử viên có tư cách và khả năng xứng đáng để đại diện cho chúng ta.

Sau số báo này, chúng tôi ước mong độc giả ở các nơi sẽ hưởng ứng và giới thiệu cho chúng tôi một số ứng cử viên khác,

ĐỜI

## Một món kỷ niệm vô giá

Ai cũng biết làm chính trị là phải ngụp lặn trong vũng sinh lầy, thân hình sẽ bị vẩy nhớ không thể nào tránh được. Mặc nhiên người làm chính trị dù muốn dù không cũng đã chấp nhận quan niệm này.

Cái vết nhớ đầu tiên của những người làm le ra ứng cử dân biểu kỳ tới đây là cái vết nhớ của Hạ Nghị viện kỳ trước đè lại như 1 món quà kỷ niệm. Thật ra, nếu nhìn vào các Hạ nghị viện trên thế giới chúng ta cũng thấy nhiều chuyện bẽ bối, nhưng chưa hề có một nước nào lại xảy ra lầm thời nát, bần hàn và thất học như ở nước ta. Nói đó là những bọn hàng tôm hàng cá thì quả là oan cho những người làm nghề này và như thế có vẻ vơ đưa cả nám, nhưng cũng khó mà tìm được một tĩnh từ nào khác nhã nhặn hơn để chỉ.

Đầu óc dân chúng đã hằn sâu những ấn tượng xấu đối với các ông bà dân biểu không thể nào gột rửa được. Quần chúng bây giờ đã quá chán ngán, mất cả tin tưởng đến độ không muốn mở miệng để kêu ca phiền trách gì nữa. Thế là hết, Hết trọn vẹo. Hết nhẫn. Chỉ khi nào người ta còn phản nản còn chửi rủa thì mới còn chút hy vọng, vì đó là dấu hiệu người ta còn chú ý tới mình, còn muốn mình cải tiến. Phản nản chửi rủa là còn thương đấy. Một trạng thái tâm lý rất sợ rằng ai cũng có thể nhận biết: Khi người ta yêu thì người ta không ghét còn khi người ta ghét là chỉ vì người ta không yêu (bởi không đúng sở thích) và từ yêu có thể đổi sang ghét hoặc ngược lại. Nhưng một khi không còn yêu hay ghét nữa, tâm hồn người ta dừng dung, khinh bỉ, đã cài theo ký lưỡng thì thói vô phương. Thế quá rõ ràng, sự khinh bỉ đã giết chết cùng một lúc lòng yêu mến và Lỗi hận thù. Cảnh hận tăm hường của quần chúng lúc này đối với các dân biểu là sự lạnh nhạt, khép kín. Trò múa rối hạ cấp đã làm mọi người mệt lè và mất thì giờ. Tưởng không cần phải tìm 1 kết luận lỗi tại ai, tại các dân biểu thiếu nhân cách hay tại quần chúng có trình độ ý thức chính trị thấp kém, hoặc tại cả hai.

## THIỆN CĂN

# Đường vào Ba thực HAY HÈM VÔ HÀ VIỆN



Những người ra ứng cử kỳ này là lần đầu tiên sẽ ăn làm sao nói làm sao để tác động đám quần chúng có tâm hồn chia rẽ như trên? Liệu có tìm được chất kích thích tố nào công hiệu hơn những chất mà các người trước đã đem ra để chích cho quần chúng? Hay quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy sáo ngữ « Vì dân, vì nước, quyết không để phụ lòng các cử tri, nếu mọi người dòn phiếu cho tôi khi vào Hạ viện tôi sẽ đổi lập chính quyền, sẽ đòi hỏi phải thực hiện những điều này... » để thỏa mãn nguyên vọng của đồng bào, để cải tiến dân sinh, để nâng cao dân trí v.v... Quý hóa lâm, bao nhiêu chữ hay chữ đẹp, véo von réo rất ghi trong tự điền tiêu được tận dụng trong những giờ phút thiêng liêng của các ứng cử viên. Thủ kiêm diêm lại xem, có bao nhiêu dân biểu nhiệm kỳ I, khi vận động tranh cử đã không phát biểu những câu tương tự? Nhất là tìm hiểu nơi những dân biểu có những thành tích xấu xa nhất.

Không lúc nào câu của Molière là đúng với chúng ta như lúc này: « Mọi lời nói đều giống nhau, chỉ có hành động là khác ». Nói thí dụ ai cũng nói ngọt ngào, cứ như là muốn sέ cửa sέ nhà, nhưng... quên chúng thường có tính dẽ linh, nồng nỗi hy vọng người minh bồ phiếu cho sέ ngôn hành hợp nhất, thế rồi ngôn trước hành sau 2 cái lệch lạc hợp làm sao được mà hợp. Dân mong đợi người đại biểu hành động như đã giao trước, trong khi về phía người đại diện dân lúc được chém chệ ngồi trong tòa nhà Hát Tây rồi thì lại có quyền phe lờ hoặc làm trái lại những gì đã hứa. Tâm trạng dân biểu chẳng khác 1 kẻ qua sông, khi đang qua thi lạy van, cầu khẩn sông có mồi tha thiết chí tình lâm, nhưng lúc chân đã bước sang được bờ bến kia bèn ngo lại sông mà vẫn tục. Người đời thường gọi những kẻ đó là vô ơn và hèn nhát. Nhưng nghĩ cho cùng chỉ có mấy tên dân ngũ khu đèn là dại, vẫn đã đóng thuyền rồi còn làm sao khác được nữa.

Cái khó khăn cơ bản vẫn là vấn đề tâm lý quần chúng như đã nêu trên. Ông trong sạch, ông có thiện chí, có thành tích đấu tranh chính trị, có bằng cấp có văn hóa cao? Quý hóa lâm, những thứ đó thật cần thiết cho một ứng cử viên. Nhưng rất tiếc đây lại không hẳn là những yếu tố (phải có và đủ) của dân biểu tốt. Chán dân biểu nhiệm kỳ vừa qua chẳng có những

Đó là sao thay mà trong số những người này lại có lầm kẽ không làm nên cơm cháo gì mà còn ăn hại đói nát nữa là khác. Dân chúng đã ý thức được rằng lòng người hay tráo trở lắm, ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay, còn ngày mai là ngày chưa tới nên không thể biết được. Vậy những thành tích khả năng mà các ứng cử viên đem phô trương vào dịp vận động tranh cử không thể được coi là nền tảng để bảo đảm cho những hành động trong tương lai, hiền nhiên tương lai là cái chưa tới là cái rất bấp bênh nên không có nền tảng.

Xét đến cùng kỳ lý thi như vậy, nhưng không lẽ người ra ứng cử không trưng ra một cái gì. Xin cứ việc trưng, đó là quyền của ứng cử viên, còn suy nghĩ và có điều bẩn hay không hoắc bầu cho ai lại là quyền của các cử tri. Ứng cử viên và cử tri đều là công dân của 1 nước dân chủ. Quần chúng bây giờ đã thấy ngay cái trò chơi dân chủ về bầu bán lầm lỗi. Đừng vội vã qui cho họ lỗi « ý thức chính trị thấp kém ». Nếu có phải do bầu (quyền lợi hay bỗn phận đây ?) tất nhiên họ cũng thừa hiểu giữa cái xấu và cái tệ hại phải chọn lựa thi lấy cái xấu vẫn lẽ chung hơn. Họ chỉ nghĩ giản dị thế chứ chưa dám kỳ vọng ở người được bầu có làm nỗi trò trống gì không.

### Những chuyện chạy đua rất đáng khâm phục

Ngay ở kỳ bầu cử kỳ này cũng đã thấy xảy ra nhiều chuyện làm người dân buồn muôn ói. Đầu tiên là vụ các ứng cử viên chen lấn xô đẩy nhau để ghi tên nộp đơn trước. Cũng may chưa thấy những cảnh mè đấu sứt tai hoặc ác mạng. Tranh nhau như vậy để làm gì ? Đề cầu may. Thứ nhất, nếu được chọn trong những số đầu thì có điểm lợi trước mắt là dấu hiệu nếu trùng nhau thì không phải thay đổi lại, chỉ người đứng sau phải đổi thời. Đặc biệt những ứng cử viên đã đi vận động ngầm trong dân chúng từ trước và dặn dò về cách tìm dấu hiệu để bỏ phiếu. Xin kính cẩn nghiêm minh trước những hành động tham dân quá sớm như vậy của họ. Rồi còn lợi nữa, nếu được xếp đầu thi đến ngày bầu cử

những tấm phiếu ghi tên mình cũng được xếp đầu (Vì các người phụ trách phát phiếu lười biếng hay thiếu ý thức nên thường làm như vậy) Do đó phần đông dân chúng chọn ngay mấy phiếu xếp ở trên để bỏ cho xong chuyện. Ngay một việc tranh nhau này cũng đủ để dân chúng thấy rõ tư cách những người đại diện mình sau này. Ấy là chưa kể tới chuyện làm vậy chứng tỏ rằng các ứng cử viên chỉ cầu may chứ thực tinh không tin tưởng gì ở khả năng và tài đức của chính mình (giả sử là có những cái đó thiệt). Và làm vậy là khinh trinh độ dân trí ra mặt.

Ngoài ra là chuyện chạy đua bằng tiền. Ông bạn văn Lỗ Bá Đạo trong tuần báo Tin Việt (số 1, bộ mới) vừa đây đã phân tích trường hợp này bằng những dòng khá xác đáng như sau : ... «Trong cuộc đua vào nhà Hát Tây đến nay đã nghe vung vút khá nhiều tiền bạc. Trong số trên dưới 2.000 tay đua nhằm vào trăm rưỡi chiếc ghế dân biểu, cho đến hôm nay nghe đâu đã có những kẻ đã chi sơ sơ hết dăm ba triệu bạc. Cho đến hôm nay là chưa đến thời kỳ tranh cử pháp định mà sự chi tiêu đã chừng đó, vậy đến 29-8 các vị kề trên nhất định phải tổn kém gấp đôi. Tốn trên 7 triệu tức là trên tổng số phụ cấp đến trọng nhiệm kỳ dân biểu. Chứ vất vả đi trọng số phụ cấp để làm dân biểu suốt 4 năm không một xu nhỏ, lại còn thiệt hại thêm, những kẻ như thế có thể thuộc vào 2 hạng :

Hoặc là những đảng hiền tài vì nước quên mình như vua Nghiêm vua Thuấn ; Đó là hạng mà cử tri nên lập kiến nghị đảng lên yêu cầu họ chịu « hy sinh » ra làm dân biểu (mặc dù họ đã nhảy vot ra sẵn sàng hy sinh từ khuya, chẳng cần ai đảng kiến nghị).

— Hoặc là những kế hoạch già đã có sẵn trong đầu một kế hoạch hành động để trung thu cả vốn lão lời ngoại số phụ cấp & luật định. Bấy lâu đồng bào cử tri vẫn trông mong không biết làm thế nào phân biệt được hàng sáu dân một nước bởi bần HV, đây có lẽ là cơ hội để đồng bào cử tri thí nghiệm sự phân biệt chăng. Khi sâu một đã lên tiếng «lạy ông tôi ở bụi này» đó là cơ hội hiếm có, bỏ qua rất uổng».

Có lẽ Lỗ Bá Đạo còn quên một vài trường hợp khá độc đáo nữa. Chẳng hạn có thể có những ông bị trong Quân Đội, sau khi đã đợp hít chướng cả bụng bèn bỏ ra 1 khoản lớn để tranh cử. Đó là một hình thức để giải ngũ. Cũng có ông nhà giàu chi 5,7 triệu chạy cho contrai ứng cử, ra trúng thi khỏi động viên trong khi 4 năm làm dân biểu sẽ thu về được khoản phụ cấp chính thức : 120.000 x 4 x 12 = 5.760.000, thật là một giá chạy động viên rẻ rẽ ấy là chưa kể sau khi mãn nhiệm kỳ dân biểu lại còn được hiến pháp bảo đảm sẽ không bao giờ phải nhập ngũ cả.

Bây giờ có kẻ trống cậy ở tiền bạc, có kẻ trống cậy ở các vị lãnh

đạo tinh thần, có kẻ trống cậy & các vị lãnh đạo chính trị giúp đỡ. Thật khó mà có thể có người đơn phương độc mã ra tranh cử với uy tín đạo đức và khả năng riêng của mình. Như vậy sự ra tranh cử với tư cách độc lập ở đây có nghĩa là cô độc, mà kết quả thắng lợi cũng rất chênh lệch. Đề rồi coi. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt để những người dân thân giàn « giang sơn » kia thi nghiệm tâm ảnh hưởng của mình và cái tâm lý cũng như trình độ ý thức chính trị của quần chúng, đúng như lời phát biểu của anh bạn luật sư Dương Kiên ứng cử viên kỳ này. Người xưa đã từng nói :

Bất thứ nhân tâm hướng  
Hà năng cử đại công.

Phải, nếu không biết hướng đi của nhân tâm thi làm sao cất nổi những công việc lớn được. Nhưng chỉ ngại nỗi khi rút được kinh nghiệm thi đã quá trễ và không khỏi có chút ngậm ngùi, bẽ bàng.

Cũng xoay quanh chuyện bầu cử một nhà văn đã nửa nạc nửa mỡ : « Kỳ này chính trị gia Trần Văn Tuyên sẽ tranh cử với ông Giáp Văn Thập, trong khi luật sư họ Trần lo lắng e ngại thi người anh hùng tay bánh họ Giáp lại cử phái phây. Chắc trăm phần trăm người anh hùng sẽ thắng cử về vang, còn luật gia họ có may mắn mà trúng thi cũng chỉ là dấu hiệu giảm bớt sự thè thảm ». Đã hẳn những người ra tranh cử với tư cách độc lập cũng đã phải, như Lưu Bị, đặt kế hoạch vượt núi băng ngàn, minh tu sáu đạo thế nào rồi, chứ đâu có phiêu lưu cầu may được. Nghĩa là phải biết đánh giá khả năng đối thủ một cách thật khách quan và nghiên cứu kỹ lưỡng tinh hình quan chúng địa phương. Như vậy vẫn không ngoài cái nguyên tắc « tri kỷ, tri bi » của người xưa.

Những kẻ dựa vào các vị lãnh đạo chính trị thi dù có đặc cử hay không rõ cuộc vẫn là một thử thách cho lãnh đạo. Còn những kẻ trống cậy ở các vị lãnh đạo tinh thần thi nếu không mang ơn hoặc không do các vị này đưa ra thì lại phải chi ra một khoản lớn để các cha, các thầy tu bổ thêm khu giáo

đường, chùa chiền, tu viện, tháp chuông hoặc bỏ hầu bao.

Chữ « bầu » gắn liền với chữ « bán » là vì vậy. Mua bán mà cả ngay trong khu thờ phong. Mua bán con chiên bón đạo, mua bán thiện nam tín nữ. Cha, thầy nói một tiếng là rầm rắp gục đầu tuân theo bởi vì lòng cuồng tín. Các vị lãnh đạo tinh thần đã biết rõ uy tín của mình rộng và mạnh tới đâu nên không cần phải bắt tin đồn mang những tập phiếu không bầu về kiểm soát lại làm gì, để tránh những chuyện phạm pháp đáng tiếc có thể xảy ra. Hiển nhiên quyền tự do của mỗi công dân đã biến mất để nhường cho quyền tập thể khoác áo tôn giáo. Không hiểu ở trên những tầng trời thăm thẳm kia các

ít hôm nay là cái hết sức không tưởng. Cả những tiêu chuẩn khác của ông như chọn ứng cử viên sinh sống ngay tại địa phương và có bằng đại học luật cũng rời vào chỗ không tưởng nốt. Độc giả có thể dễ dàng tìm cách bác bỏ những lập luận của ông, khỏi cần bàn tán dài dòng ở đây.

Càng giáp ngày bầu cử càng ấm trở mà giáo xuất hiện, kè cá cách bồi phiếu gian và thay hẳn thùng phiếu. Thủ xem những màn mua rối còn gay cấn tới mức nào. Thủ thú nhất là xem những ông dắt suốt 4 năm liền không hề be mảng đến đơn vị mình đã ứng cử trước kia, nay lại mon men tho mặt ra. Ôi đường về Ba Thục gian nan mà sao lầm người còn hăng say thế nhỉ ?



## Thương Tiếc

Toàn thể Nhân viên Tòa soạn LÝ TƯỞNG vô cùng bàng hoàng và đau đớn được tin :

### TRẦN VIỄN PHƯƠNG

đã bỏ mình trong một phi vụ hành quân tại Quận Khu I. Anh em cầu chúc hương hồn Trần Viễn Phương mãi mãi phiếu du trong mảnh trời tuyệt đỉnh cô đơn và tuyệt đỉnh rực rỡ đời.

Thiếu Tá HOÀNG SONG LIÊM  
và toàn thể anh em LÝ TƯỞNG

Lẽ Nghĩa Liêm Sĩ  
CÒN  
Việt Nam  
CÒN



các phóng viên ECI

# Ứng cử viên. Ông là ai ?

« Kính Người Tình Không Chân Dung của Hoàng Vịnh Lộ bắt đầu bằng câu hát « Hồi người lính chiến đã để lại cái nón sắt bêu bờ lau sậy này ! Anh là ai ? Anh là ai ? »

Anh là ai ?

Khi nghe câu hỏi đó hát đi hát lại mấy lần, một khán giả khó tính đã cầu nhau : « Góm, làm như cô Lê Thu là quân cảnh gác dinh Độc Lập không bằng ! Anh là ai ? Đưa giấy tờ quân địch đây coi ! Anh là ai ? »

Mai mốt mùa bầu cử sẽ chấm dứt. Người ta sẽ có câu hát : « Hồi người ứng cử viên, đã để lại những lá phiếu, trong đống rác rưởi này ! Ông là ai ? Ông là ai ? » Và trên màn ảnh hiện ra những lá phiếu không được bô bô bao thư nằm lăn lóc trên sàn phòng phiếu. Nếu có một trận gió thổi qua, những lá phiếu bay rơi tả, chạy như lá mùa thu trên mặt đất, thi đúng là một cảnh đầy cảm xúc để mở đầu một cuốn phim « Ứng Cử Viên, Ông Là ai ? »

Mai mốt, ngày bầu cử chấm dứt, những lá phiếu mang tên ông, hình ảnh của ông, dấu hiệu của ông sẽ lăn lồng lốc trong cơn gió bụi, và sẽ bị đòi quét cho một nhát chổi, hất vào trong đống rác rưởi của đất nước Việt Nam. Một triết gia non sẽ gật gù nói nhỏ ! « Ông, các rưởi lại trở về cùng rác rưởi ! » Thưa quý vị độc giả, trên đây là cảnh mở màn theo lời phim cải lương do nhóm phóng viên ĐỜI thực hiện, nhan đề là :

## Ứng cử viên, Ông là ai ?

Chúng tôi đã gặp một ứng cử viên đơn vị Một Đô Thành trong một bữa tiệc cưới tại nhà hàng Văn Cảnh. Ông đang nhambi dự tiệc theo đúng cách một người đại diện dân – hay đang

chuẩn bị làm đại diện của dân. Nghĩa là ông vừa ăn, vừa cười, vừa nghiêm túc chào người này, vừa ghé tai nói với một câu khôi hài với cô bạn ngồi cùng bàn, khiến cô khúc khích cười cười.

Đang dự tiệc, ứng cử viên được mời đứng dậy cùng các khách để chụp hình với cô dâu chú rể.

Cười !

Nhảy một cái !

Xong, vị ứng cử viên hổn sa sầm nét mặt. Ông vừa trông thấy một đối thủ chính trị của mình, Đối thủ đang tranh cử với ông, không ai xa lạ, chính là ông phó nhôm vừa bẩm tấm hình kỷ niệm đám cưới ! Hai bên nhìn nhau gượng cười :

– Chào bác sĩ, bác sĩ cũng dự tiệc bữa nay ?

– Dạ chào ông ! Không ngờ lại gặp ông ở đây !

Hai ứng cử viên long trọng bắt tay nhau như hai võ sĩ thượng đài.

Một bên là bác sĩ y khoa, một bên là nhiếp ảnh viên, chuyên môn đi chụp hình đám cưới, đám ma, đám tiệc... Cả hai đều là ứng cử viên.

Ôi ! Ứng cử viên ông là ai ?

Ông là một thương gia xưa nay chỉ biết làm giàu một cách lương thiện và không lương thiện ! Một quan nhân có mười mấy năm quan vụ nay muốn nhảy ra một nơi rộng rãi khoảng hơn ? Một ông giáo sư ? Một nhà nhiếp ảnh ? Một nữ ký giả ? Một luật sư ? Một sinh viên ?

Một sinh viên mệt, cựu tinh tú sinh viên cũng ra ứng cử ở một đơn vị Saigon kỵ này ! Thực ra sinh viên này định ra ứng cử ở Quảng Ngãi quê hương của anh. Gia đình anh vốn có uy tín ở qu

nha. Thân phụ anh tham gia các đảng phái cách mạng từ 1940 tung tranh đấu gian khổ, tạo được những giây liên lạc đồng chí bền chặt và lòng tin tưởng của đồng bào địa phương. Khi sinh viên trên viết thư về cho thân phụ nói ý định ra tranh cử, ông già đã khuyên anh về ứng cử ở quê nhà, ông cũ sẵn sàng vận động cho cậu con trai mang dòng máu tranh đấu của mình.

Nhưng đến ngày ghi danh ứng cử, chúng tôi thấy nhà lãnh tụ sinh viên chạy tới hỏi : « Có chục ngàn cho vay, ghi tên ứng cử còn thiếu tiền lệ phí !

– Ủa, tưởng anh ra ở Quảng Ngãi ?

– Không đủ tiền mua giấy máy bay về ! Minh phải ra ứng cử ở Saigon vậy !

Chúng tôi không biết ứng cử viên dân biểu này có lập sự nói láo theo đúng tư cách của một nhà chính trị chẳng ? Nhưng rõ ràng là nhà lãnh tụ sinh viên đang nghèo rớt mùng tơi, gia đình anh ở Quảng Ngãi còn nghèo hơn. Vậy nên chuyện anh thiếu mấy ngàn bạc mua vé máy bay là chuyện có thể xảy ra lắm !

Nhưng nghèo rớt mùng tơi như vậy, làm sao anh có thể tranh cử với những ứng cử viên tỷ phú ? Những nhà giàu cá mập ? Những đẳng bậc gian thương tham nhũng ?

## Lợi ? Danh ? Quyền.

Vậy tại sao người ta đồ xô ra tranh cử ? Động cơ nào đã thúc đẩy hàng mấy ngàn người xô nhau giành giật mấy cái ghế dân biểu đã dày tai tiếng suốt mấy năm qua ?

Hình ảnh tượng trưng cho cảnh giành giật đó đã được nhật báo Quốc gia Nam mô tả trong một số báo tuần qua. Đó là bức hình chụp các ứng cử viên đang đồ xô chạy về phía phòng nhận đơn, trước mặt một cảnh sát viên vừa ra lệnh mở cửa, trước ván phòng nhận đơn ứng cử tỉnh An Giang. Trong bức hình của nhật báo ĐNN người ta thấy tòa báo đã đánh số các ứng cử viên đang chạy tốc tưởi : Số 1 là một ông đại tá, số 2 là một ông lực lượng an ninh, số 3 là một ông trung tá, ông này một tay đang lôi ông số 2 kéo lại, một tay đang dang ra cản những người lỗ mũi đang dang phía sau.

Bức hình độc đáo của bạn đồng nghiệp diễn tả đầy đủ cảnh bon chen giành giật của các nhà ứng cử.

Mùi phú quý nhử lang xa mă,

Bà vinh hoa lừa gã công khanh.

Người ta ứng cử có phải vì mùi phú quý và bà vinh hoa chẳng ?

Khi đặt câu hỏi đó, chúng tôi không dám đặt ra với các ứng cử viên. Vì tất cả qui vị ứng cử viên khả kính của chúng ta sẽ nổi giận đúng đắn, sẽ là lớn :

– Tôi ra là vì dân ! vì nước ! Vì quyền lợi của quang đại quần chúng. Vì tiền đồ tươi sáng của dân tộc ! Ai dám bảo vì danh vì lợi !

Tất nhiên chúng ta không dám hỏi thêm sơ lõi một cái qui vị ứng cử viên nói giận dỗi không kèm

tranh cử nữa thì chúng ta rủ nhau đi bầu làm sao được nữa ! Cuộc bầu cử mà bị ế hàng thì nhà nước sẽ lỗ vốn !

Nhưng khi một ứng cử viên như ông Nguyễn quang Luyện bỏ đơn vị cũ Gia Định, chạy lên B.L tranh cử, thi động cơ thúc đẩy ông là cái chi ?

Phải chăng ông Nguyễn quang Luyện tin tưởng rằng đồng bào ở B.L không đọc báo và không biết chi về tai tiếng của ông khi xảy ra vụ vàng lậu Thái Lan ?

Bà Trần kim Thoa ra ứng cử làm chi ? Bà còn đe dọa phải chặt đầu, bắn bỏ những tên bê hối đồng con gái nhà người ta nữa không ? Mấy cậu công tử con bà Thoa sẽ ra tòa trước hay sau ngày bầu cử ?

Ta có thể thấy rõ ràng một số người ra ứng cử vì những động cơ hoàn toàn vị kỷ, là danh và lợi.

Cái ghế dân biểu không phải là không có nhiều danh lợi. Người ta sẽ trả nên một kẻ có quyền thế khi mang cái danh hiệu dân biểu. Nếu anh ở tỉnh lẻ, ông tỉnh trưởng sẽ nề nang anh. Nếu anh buôn bán làm ăn, anh chạy ra chạy vô các cơ quan nhà nước, xin giấy phép, chạy chọt các áp phe, anh sẽ qua đâu cũng lợt vì anh là một dân biểu.

Ngoài ra anh sẽ có nhiều cơ hội đi ngoại quốc. Mỗi chuyến đi ngoại quốc, có tiền nhà nước trả, lại được đổi tiền theo giá chánh thức rồi bán lại theo giá chợ đen. Thật là một cơ hội quá báu, vừa đi du lịch, thăm quang cảnh xứ lạ quê người lại vừa làm giàu dễ dàng ! Chẳng thế mà dân biểu Nguyễn minh Đăng cứ xuất ngoại hết chuyến này sang chuyến khác ; nửa năm trời ông đi ra ngoại quốc sáu lần, mỗi lần một tháng !

Khi xuất ngoại ông lại còn có dịp mang phu nhân đi theo để cho vợ con được nở mày nở mặt. Nếu ông có 2,3 vợ ông sẽ chia cho đều. Dân biểu Lê tài Hòa năm ngoái xuất ngoại cùng phu nhân 2 lần mà 2 lần đi với 2 bà khác nhau !

Tóm lại nếu chỉ vì danh và lợi không thôi, chúng ta cũng có đủ lý do để chạy đua vô Hạ viện.

Ngoài ra còn các lý do cá nhân khác.

Một công tử tỷ phú khách sạn ở đường Tự Do ứng cử để làm chi ?

Tất nhiên là vì dân vì nước. Vì đồng bào nông dân lâm lũ ở Hố Mòn, Gia Định...v.v.Biết rồi, khô lát, nói mãi. Nhưng mà còn một lý do nữa. Là cậu công tử vào được nhà hát tây, cậu sẽ khỏi phải di lính !

## Nhưng cũng vì lý tưởng

Thực ra chúng tôi không cỗ động cho một thái độ bi quan. Tình trạng thực tế của chúng ta bi quan như vậy. Nhưng trên tình trạng bi quan đó chúng ta vẫn thấy những điểm lạc quan.

Nếu có những thứ ứng cử viên chỉ vì danh và lợi, thì cũng có những ứng cử viên vì lý tưởng chánh trị vì muốn tranh đấu cho nền dân chủ, cho cuộc cách mạng xã hội.

Có những người đã đấu tranh chánh trị suốt đời, lấy chánh trị làm địa bàn xây dựng sự nghiệp của mình. Có những người tham gia cách mạng từ mấy chục năm trước, bây giờ dấn thân vào tòa nhà lập pháp để tiếp tục lý tưởng cách mạng.

Có người đang làm tổng trưởng trong chánh phủ cũng từ chức để ra tranh cử ghế dân biểu. Nếu kể về danh và lợi thì cái ghế tổng trưởng trị giá gấp trăm lần ghế dân biểu. Vậy tại sao người ta lại bỏ chỗ ngồi «thơm» như vậy để tranh đấu lấy một cái ghế thấp hơn? Chắc phải có lý do là người ta muốn dấn thân thực sự!

Lại có những người đang từ lanh vực văn hóa, xã hội nhảy sang lanh vực đấu tranh chánh trị.

Một ký giả chuyên nghiệp muốn thôi dùng ngòi bút làm lợi khí đấu tranh để dùng diễn đàn Quốc hội, công tác lập pháp làm nơi tranh đấu.

Một bác sĩ vốn hoạt động xã hội, đi thăm bệnh phát thuốc miễn phí cho đồng bào đã tâm sự như sau : «Một bữa tôi đi khám bệnh ở phuong Rạch Ông. Tôi vừa chữa bệnh ghê cho hai đứa trẻ, khi ra về, tôi chợt trông thấy bà mẹ hai đứa bé đang gánh nước. Bà mẹ mờ một cái nắp cống bên đường ra đê mức nước. Mưa mưa ở các nắp cống đều đầy ắp, và nước cũng tương đối trong hơn mùa nắng. Tôi chạy lại hỏi và cần bà mẹ, khuyên bà phải dùng nước sạch sẽ mà tắm rửa cho con. Không thể nào chữa bệnh lành được nếu bệnh nhân ăn ở mất vệ sinh.

Nhưng anh cũng hiểu, chúng ta không thể khuyên một bà mẹ ăn ở vệ sinh nếu bà ta nghèo nàn thất học sống lam lũ trong căn nhà ồ chuột, chạy ăn từng bữa...

Chúng ta không thể khám bệnh, phát thuốc cho từng người một để giúp tất cả những người Việt Nam có một đời sống hạnh phúc hơn. Vì không ai đủ sức làm việc đó. Vậy làm thế nào để dân mình sống no đủ có cuộc sống đúng phẩm giá con người trẻ em được học hành, người bệnh có nhà thương chữa cháy?

Chỉ có một cách là phải làm cuộc cách mạng xã hội toàn diện. Mà con đường mình phải dấn thân qua là con đường chánh trị.

Chính vì vậy mà tôi tranh cử!»

### Tại dân ta ngu quá chăng?

Có những người có tư cách và khả năng ra tranh cử! Nhưng tại sao trong Hạ Viện mấy năm qua lại đây những ông dân biều không xứng đáng?

Tại vì dân ta ngu quá nên bầu ầu chăng?

Thực ra không phải hoàn toàn như vậy.

Một chánh khách Mỹ đã nói : «các dân biều tôi là do các cử tri tốt tạo ra, vì các cử tri tốt không đi bỏ phiếu».

Thật vậy, chính thái độ thờ ơ, lãnh đạm của những người «cử tri tốt» đã khiến cho bọn ứng cử viên tôi có dịp đặc cử.

Những cử tri tốt là những người có ý thức công

dân, biết tầm quan trọng của cơ quan lập pháp, biết phải xây dựng chế độ dân chủ. Họ có thể phản biện được ứng cử viên tốt với xấu. Chính họ phải tham gia tích cực hơn vào việc cổ động các ứng cử viên tốt dù không thuộc phe cánh của mình.

Chính vì vậy tuần báo Đời đã mở cuộc thăm dò tinh hiều số ứng cử viên Dân biểu kỳ này để giới thiệu với độc giả. Chúng tôi hy vọng làm công việc của những «cử tri tốt». Những người được cử tri giới thiệu chúng tôi đã lựa chọn theo nhiều tiêu chuẩn. Đó là do tư cách, đạo đức, khả năng chánh trị, thành tích trong quá khứ v.v. Phần lớn những người đó chúng tôi tin tưởng có nhiều hy vọng đặc biệt, và nếu họ đặc cử chúng tôi sẽ có thể hào hả diện về họ.

Kết từ số này cho đến ngày bầu cử Đời tiếp tục đi tìm hiểu «Các Ứng Cử Viên, Ông là ai?»



### TRẦN VĂN TUYỀN: Không thành công thì thành nhân

Tôi biết rằng hoàn cảnh hiện tại, cuộc bầu cử có thể giống như một cuộc xô sô, nhưng tôi vẫn ra tranh cử, vì còn hy vọng rằng, đa số nhân dân đã ý thức được tinh thần nghiêm trọng, cần phải lựa chọn những người đứng đắn đại diện mình, để bảo vệ quyền lợi mình và quyền lợi dân tộc.

Trong một căn phòng ngập giấy mìn, trên đường Gia Long, luật sư Trần Văn Tuyên đã giải thích như thế cho phái viên của Đời rõ lý do nào đã khiến ông, mặc dù đã nhiều lần làm bộ trưởng, có lần làm phó thủ tướng, mà lại ra tranh cử một ghế dân biểu đang bị người ta coi rẻ. Cắp mặt sáng người biếu lộ rõ rệt sự dam mê chính trị mà ông đã theo đuổi từ nhỏ. Luật sư Trần Văn Tuyên đã thẳng thắn trả lời một câu hỏi khác của phái viên Đời về trường hợp nếu thất bại luật sư có sợ mất uy linh không? Theo luật sư Tuyên, thành bại đối với ông không phải là việc chính yếu. Ông nhấn mạnh : «Việc chính yếu là tôi phải làm những gì tôi cần phải làm. Nếu thất bại cũng không sao, vì tôi thấy đã làm tròn bổn phận Tôi luôn luôn hành động theo di huấn của cố lãnh tụ chúng tôi : «không thành công thì thành nhân». Ông mím cười, ngập ngừng tiếp rằng : «Tôi sẽ cố tranh đấu để thành công, nếu không thành công thì cũng nên cao được thành tâm thiện chí của mình.»

Trần Văn Tuyên không phải là một cái tên mới lạ đối với sinh hoạt chính trị Việt Nam. Gia nhập VNQDD từ năm 1929 chàng thanh niên 17 tuổi này đã trải qua thật nhiều bước thăng trầm chính trị. Với máu nhiệt huyết và chủ trương dấn thân không thành công cũng thành nhân», ông Trần Văn Tuyên đã trở thành một con người đa dạng có mặt trong mọi lanh vực CÁCH MẠNG,

NGOẠI GIAO, VĂN HÓA XÃ HỘI. Ông đã tham gia hàng chục những phong trào hay mặt trận chống Pháp thực dân, Cộng sản và Độc Tài. Kết quả là đã hai lần ông phải nằm khám và một lần phải lưu sang Trung Hoa. Thành tích tranh đấu được nhiều người biết đến nhất là thời chánh quyền Ngô Đình Diệm ông đã bị bắt giữ ba năm rồi đưa ra tòa án quân sự vì đã cùng một số nhân sĩ và quân nhân tranh đấu chống chính sách sai lầm của chánh quyền Ngô Đình Diệm. Với đủ mọi chức vụ chánh trị đã giữ, từ chức tổng trưởng tới chức Phó Thủ Tướng đặc trách kế hoạch của chánh phủ Phan Huy Quát ông Tuyên đã cho người ta thấy rõ ràng cá nhân của ông không phải là một người vụ lợi. Năm 1966 ông đã sống từ chối không thèm nhận chức đại sứ tại Luân Đôn mà nội các chiến tranh của Thiếu Tướng Kỳ đã ngỏ ý muốn nhờ ông. Cách đây hai năm ông cũng đã từ chối tham chánh thêm một lần nữa với nội các Trần thị Khiêm. Ông giải thích thái độ lạnh nhạt quyền hành này với phái viên báo Đời rằng : Tôi không nhận vì thấy rằng không làm gì ích quốc lợi dân trong những địa vị đó. Đối với tôi, nhận chức vụ bao giờ cũng có nghĩa là nhận 1 trách nhiệm nghĩa vụ. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây của báo Đời, Luật sư Tuyên đã từng cho biết mặc dù không tham chánh, mặc dù không xuất hiện ở trước công chúng nhưng từ mấy năm gần đây lúc nào ông cũng lo thống nhất VNQDD miền Nam mà hiện ông đang làm Tổng Thư Ký. Tô vò dau xót vì tình trạng đảng phái miền Nam phân hóa, luật sư Tuyên đã nhấn mạnh rằng: Trong giai đoạn này ta thấy rằng đảng phái hơn bao giờ hết cần phải có mặt ở chánh trường quốc hội thì mới có thể tranh đấu hữu hiệu vì lẽ đó nên tôi đã ra ứng cử Hạ Viện.

Luật sư Tuyên cũng đã giải thích rằng ông đã

thông ra tranh cử Thượng Viện năm 1970 hoặc

tranh cử Tổng Thống 1971 chỉ vì ông thấy rằng vai

vai của Thượng Viện VN bị quá nhiều hạn chế.

«Thí dụ điển hình nhất là luật ngân sách, luật bầu cử

Tổng Thống bị Thượng Viện sửa đổi nhưng rồi Hạ

Viện bác bỏ, giữ lại luật như cũ». Mặc dù đã từng

nhà văn với 5, 6 tác phẩm đủ loại và đã từng viết

rất nhiều báo nhưng ông Tuyên đã không vì thế mà

tố ra quá mờ mộng. Ông đã thành thật thú nhận

rằng «Tôi không ra tranh cử Tổng Thống lúc này

vì tôi thấy chưa hội đủ các điều kiện cần thiết».

Ông Tuyên đã khẳng định trong trường hợp đắc

chức chánh ông sẽ cố gắng tạo ngay cho quốc hội

một bộ mặt mới để có thể đại diện xứng đáng nhân

đàn bằng cách bài trừ các tệ đoan, lợi dụng địa vị

để xuất ngoại, buôn lậu, hối mại quyền

lực, mua bán phiếu lậu. Ông Tuyên nhấn mạnh :

«Tôi sẽ thay mặt nhân dân đòi hỏi chánh quyền phải

một chính sách tôn trọng nguyên vẹn dân tộc,

hành nghiêm chỉnh Hiến Pháp, thể hiện những

hứa hẹn với quốc dân. Theo luật sư Tuyên, bồn

của Quốc Hội bây giờ là phải giúp đỡ chinh

phủ chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình yên

cho nhân dân và xây dựng một xã hội trong đó

người dân được an cư lạc nghiệp, trong tự do và công bằng, xã hội.

Năm nay Luật sư Tuyên vừa đúng 58 tuổi, già nhất của một người làm chánh trị theo quan niệm Tây Phương. Người ta đang tự hỏi rằng dân chúng Saigon sẽ chọn lựa ai giữa một Trần Văn Tuyên cả cuộc đời lẩn lóc tranh đấu hết làm cách mạng đến làm chánh trị và những khuôn mặt gọi lại cho người ta những hình ảnh buồn bạc, buồn lịch cởi truồng, buồn bã phiến và trồ tài quyền anh, đó vội ngay tại diễn đàn Quốc Hội.

### ĐẶNG THỊ PHÚ

(bút hiệu Thanh Phương) Phụ nữ bị đàn áp

Sau những phụ nữ ta trước như Trần Kim Thoa, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Thị Xá, Trần Thị Hoa, từng gây sóng gió nghị trường, giờ phụ nữ VN hình như càng lúc càng có vẻ muôn vùng lên đòi quyền đại diện» trong danh sách 46 ứng cử viên ở đơn vị 2 vừa được niêm yết người ta đếm được có tới 6 bà và một cô nhất quyết phen này theo gương các bậc đàn chị nhảy vào nghị trường. Một trong những tên tuồi gây được nhiều chú ý nhất đối với các báo là ứng cử viên Đặng Thị Phú tức nữ ký giả Thanh Phương người có lần từng gõ rối tơ lòng cho hàng vạn độc giả nam nữ của nhiều tờ báo lớn tại Saigon trước đây :

Nữ ký giả Thanh Phương, ngay khi vừa nạp đơn đã làm người ta chú ý đến tên tuổi vì bà bị những bậc may râu ăn hiếp quá xà cõi. Với một vẻ mặt phẫn uất người chuyên gõ rối tơ lòng cho thiên hạ đã than với phái viên Đời khi «bị» tìm đến phỏng vấn rằng : «Tôi đâu có dè mẩy ông lại hung hăn đến thế». Bà Ph. kẽ lại nội vụ bà bị người nhà ông nghị viên đỗ thành Ng. Ý Đức dùng võ karate chặt một cái vào tay như sau : Sáng hôm đó tôi tới địa điểm nạp đơn ứng cử từ năm giờ sáng. Thấy

### Phân Ủy

Được tin Cụ Quả Phụ :

### ĐẶNG NGỌC HẠP

thất lộc lúc 02 giờ ngày 16 tháng 7 năm 1971 tại tư gia hưởng thọ 82 tuổi.

Thành thực chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương linh Cụ tiêu diệu miền cực lạc.

Ông bà VŨ ĐỨC CHI

xung quanh đồng người quá tội phái sợ nghĩ lỡ bị mắng ông xô té nhào, đập lên người thì chết, nhưng rồi tôi nghĩ rằng chắc mình là phái yếu nên các ông ấy cũng phải giữ tối thiểu lịch sự với mình. Giờ nhận đơn vừa bắt đầu tôi may mắn được lọt vào cửa trước tiên nên chiếm được ghế số một. Trong lúc mừng chưa xong thì bị hai người nhà của ông Luật sư Đinh thành Châu hất tung ra. Tôi nhìn sang cạnh thấy còn số 4 nên lần này nhất định phải chiếm bằng được. Tôi vừa vươn tay nam thi bị người nhà của ông Nguyễn ý Đức chặt một cái như troi giáng vào bàn tay để giành thượng phong nên tôi lại hụt luon ghế này. Thấy cảnh mắng ông ấy đối xử phu phu với người phụ nữ như vậy, tôi buồn quâ...

Sau ngót 10 năm làm báo, viết văn, nữ ký giả Thành Phương đã nhất quyết phen này phải ra tranh cử quốc hội. Ba năm sau, tranh cử không phải để làm chính trị mà để lo phục vụ đời sống da só quần chúng bình dân trên những phương diện xã hội, cai tiến dân sinh. Bà Phương cũng nói rằng tôi muốn những việc làm của tôi ở Quốc Hội phải là những việc làm có chiều sâu hơn là chỉ có hao nhang bê ngoài. «Chiều sâu» của việc làm, theo bà Phương là làm thế nào hướng về đời sống dân nghèo để họ được hưởng những nhu cầu về tinh thần và vật chất ngày một tiện nghi hơn. Nữ ứng cử viên số 15 đưa ra một thí dụ nhỏ : Tôi cho rằng những vấn đề chính trang các công thự thành phố không quan trọng bằng những việc đào cống, bát điện nước tại những khu lao động nghèo nàn. Làm đẹp thành phố làm gì khi mà đa số người dân vẫn còn sống trong cảnh bùn lầy nước đọng và ban đêm không có lấy được một tí ánh sáng đèn điện để đọc sách hoặc coi tivi giải trí.

Đề ra tranh cử kỳ này bà Phương cho biết đã phải bán đi mọi nữ trang mà bà dành dụm từ khi lấy chồng. Tuy vậy cũng chỉ lo được khoảng 500.000 thôi cho nên chưa biết có đủ phương tiện để vận động tranh cử không ? Bà Phương đã đặt hy vọng, thắng cử của bà nơi quần chúng bình dân tại khu lao động và qua những độc giả theo dõi các bài phóng sự xã hội đã gây sôi nổi trên báo của bà. Chính vì làm báo phải đi khắp nước để chứng kiến tận mắt những cảnh đau thương của xã hội về phơi bày lên báo cho nên bà Phương đã nhất quyết ra tranh cử kỳ này «vì có ra tranh cử tôi mới làm được cái gì có lợi cho xã hội và làm đẹp lại nếp sống của người phụ nữ đang sống sa đọa vì chiến tranh». Dấu hiệu để ra tranh cử của bà Phương kỳ này là dấu hiệu quả tim. Bà Phương giải thích rằng : «Quả tim là để nói lên sự chân thành của tôi muốn đem tài hèn súc mọn của người phụ nữ ra để phục vụ đồng bào, nhất là phụ nữ». Bà Phương đã cho biết nếu bà đắc cử thì việc làm đầu tiên của bà là sẽ bắt tay vào việc soạn những dự luật cải tiến nhân sinh và tranh đấu với bạn đồng viêc phải dành nhiều thời giờ hơn nữa vào những việc làm có chiều sâu này hơn là chỉ lo làm những áp phe chính trị.

Có nhiều độc giả theo dõi mục Gõ Rối Tơ Lòng và những bài phỏng sự của bà Phương đã ngồi ý và giúp người nữ ký giả vận động tranh cử. Bà Phương hy vọng rất nhiều ở những sự giúp đỡ này vì bà nghĩ rằng phương tiện ra tranh cử hiện nay của bà quá thiếu thốn nếu so với những ứng cử viên tiêu chuẩn bạc triệu khác. Quá khứ bà Phương đã thành công trong mục Gõ rối tơ lòng mà bà tự hào là người đầu tiên trong mục này trên báo Việt. Nhưng tương lai liệu nữ ký giả có còn thành công như chăng ? Cho tới nay bà Phương đã xuất bản cả thấy 6 tác phẩm và cuốn mới nhất tựa đề là «Những Tâm Hồn Cố Đơn». Trên ván đài bà Phương đã nói tiếng là một nhà văn ăn khách. Không hiểu bà có còn ăn khách nữa chăng trong cuộc bầu cử Việt Nam sắp tới. Hy vọng «trái tim» của bà sẽ làm nhiều cử tri xúc động !

### TRẦN NGƯƠN PHIÊU : Trí thức «dấn thân»

Một trong những ứng cử viên của đơn vị 11 được nhật báo Chính luận coi như nặng ký là Bác sĩ Trần ngươn Phiêu, Tổng trưởng Xã hội (được nhiệm) Chữ «nặng ký» ở đây có thể được hiểu theo nghĩa. Thứ nhất, bác sĩ Phiêu vốn là một công chức cao cấp nhất của chính phủ đã ra tranh cử dân biểu kỳ này. Thứ nhì ông Phiêu cũng là một trong những thành phần trí thức thuộc loại đã

têm thi người ta chỉ lo tìm hiểu xem ý kiến của ông Thiệu thế nào, ông Minh ra sao ? Ít ai chú ý tới quốc hội, đại diện thực sự cho dân chúng miền Nam xem có ý kiến gì. Ông Phiêu nhấn mạnh rằng trong cuộc tranh chấp hiện tại giữa hai miền Bắc nêu quốc hội thực tình đại diện cho dân chúng thi phải nói lên ý kiến của những người mà mình

đang đại diện cho họ. Ông Phiêu tỏ ý trách móc chính quyền trong nhiều năm gần đây đã quên mất y là công ích của những người kháng chiến. Ông Phiêu thuộc và chỉ nghĩ đến công ơn của quân đội hiện tại. Ông Phiêu nhận xét : trong khi khép lập pháp nhưng lần đó ông Phiêu lại thành công trường quan trọng tại Saigon đều có đặt liên tiếp trong lãnh vực hành pháp. Năm 1968 ông được cử giữ chức Thủ trưởng Bộ Xã Hội và Tỉnh trưởng. Sau đó ông được đề cử làm phụ tá đặc biệt Bộ trưởng người đã từng tham gia vào công việc kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ cả. Theo ông Phiêu, Ngôi sao chính trị của ông Phiêu sáng chói nhất là thời sót đã chứng tỏ miền Nam này đã làm lơ cai chính nghĩa của mình rồi. Người ta biết rằng Phiêu đã từng tham gia kháng chiến trong hàng ngũ Nam B. Thank niên kháng chiến đoàn và từng ghé này từ năm 1970 tới nay.

Trả lời những câu hỏi về lý do ra tranh cử quốc hội kỳ này, ông Phiêu đã cho rằng làm việc này

nội các vì phải nêu cao tinh thần đồng đội và yêu nước. Nhiều khi ý kiến riêng của ông không thể thực hiện được. Bởi thế ra tranh cử quốc hội là vì ông muốn

lên cái nguyện vọng của mình và nhân dịp này

hãy dùng tay thù hận  
đừng tàn phá quê hương  
hãy dùng tay bồi bọc  
thân thể mẹ bi thương

người trong tay của mẹ  
nghe khúc hát tao nỗi  
át giọng hồn chinh chiến  
đồng sữa mẹ ngọt ngào

mึng cơm người bú mớm

hy vọng mẹ vươn cao

người lớn theo ngày tháng

người cắp sách tới trường

cô giáo dạy yêu thương

giống nòi dân tộc Việt

đau khổ như quê hương

người học bài lịch sử

đồng máu đỏ da vàng

cùng cháu con Hồng Lạc

sao chém giết tương tàn ?

NG. QUANG BẰNG

TRÊN CÁNH  
ĐỒNG CHÁY

1

tôi đã gặp

trên cánh đồng cháy

một bức thư tình

đôi thật tuyệt diệu

anh hãy yên tâm

lên đường vào Nam

ngoài này em lo  
gặt lúa trồng vừng  
gởi vào cho anh

2

tôi cũng đã gặp  
trên cánh đồng cháy ấy  
một bức thư tình  
đôi thật thê lương

hãy gởi con đi em  
và hãy theo cuộc tình mới  
đơn vị này đựng hoài  
không còn kiếm nòi tiếc

3

tôi đứng như trống  
trên cánh đồng cháy  
đôi diện mặt trời  
lên màu đở ối

TU NGUYỄN  
2-6-71

ngã bị tai nạn lao động. Việc này cần phải được đặt ngay thành qui luật để bắt các xi nghiệp dầu lớn dẫu nhỏ đều phải thi hành cho công nhân.

Trong khi tiếp xúc với phái viên báo Đời Ông Phiêu đã đi dép, mặc sơ mi ngắn tay, Chủ khách đều cười nói vang vang và được thầm giọng bằng một ly nước lọc. Điều này chứng tỏ rằng ông Phiêu sống rất bình dân và hơi có vẻ đậm đặc. Hiện nay ông đang than rằng xoay hết sức rồi mà cũng chỉ mới kiếm được có khoảng 200.000đ để ra tranh cử thôi. Sở dĩ ông Phiêu tranh cử ở Saigon cũng vì ông nghĩ rằng ở Saigon không cần phải tiêu tốn quá nhiều tiền như ở các tỉnh, Hơn nữa, dân chúng thủ đô cũng có ý thức rất cao về chính trị. Ông Phiêu hy vọng rằng với sự «dấn thân» của mình lần này cứ tri đơn vị 1 sẽ dồn phiếu cho ông. Ông Phiêu nhận xét ở Saigon các cuộc bầu cử thường đối khép kín, bởi thế ông đã chấp nhận ra tranh cử ở Saigon vì ông còn cái liêm sỉ của người trí thức không muốn bị mang tai tiếng nếu ra tranh cử và đặc cử ở các địa phương mà người ta nghĩ ngờ là thế lực chính quyền rất mạnh.

Năm nay ông Phiêu 44 tuổi, từng ong vụ dài Quần 17 năm và đã hành nghề bác sĩ trong 1 năm ở Thủ Thiêm, một vùng bị bỏ quên không đèn điện, không nước máy. Thời gian ông Phiêu làm Tổng trưởng nhớ sự tranh đấu của ông, vùng này hiện nay đã có một bộ mặt sáng sủa hơn xưa rất nhiều.

Ông Phiêu đã phản nản rằng Quốc Hội hiện chưa hề nói lên được tiếng nói của nhân dân. Bây giờ là khi Cộng Sản đưa ra sáng kiến hòa bia

**BÁC SĨ HỒ VĂN MINH :**  
Làm cử tri hành diện

Đầu năm nay, các phóng viên nghị trường họp nhau ở hành lang Hạ Nghị Viện đã phong cho dân biểu Hồ Văn Minh là con người đứng đắn nhất của tòa nhà lập pháp này.

Tư cách đứng đắn của BS Hồ Văn Minh không những chỉ làm cho các cử tri của đơn vị ông lấy làm tự hào, mà một người bạn đồng khóa với ông ở Y Khoa Đại Học là «Y sĩ lụy đạn» Phạm Văn Lương cũng phải thành thật công nhận là tư cách đứng đắn của BS Hồ Văn Minh làm cho các y sĩ cùng khóa với ông lấy làm hạnh diện.

Năm 1967 người ta mới chỉ chú ý đến vị dân biểu trẻ tuổi này vì ông đã đắc cử với số phiếu cao nhất tại đô thành. Ngay cả những ứng cử viên nổi tiếng như Hồ Hữu Tường hay các ứng cử viên rất bình dân và giàu tiền khát khác như Hồ Ngọc Cử hay Huỳnh Ngọc Anh cũng đều thua phiếu một cái tên còn mới mẻ trên trường chính trị như Hồ Văn Minh.

Có lẽ yếu tố thành công của ông năm 1967 chính là do công trình của kế hoạch Xây Đời Mới mà BS. Minh cùng với nhóm Đoàn Thanh Liêm, Hồ Ngọc Nhuận v.v. đã thực hiện tại các quận 6,7 và 8.

Cũng như những người trí thức trẻ, dân thân của thế hệ ông, HV Minh, bắt đầu sự nghiệp bằng các công tác xã hội, có tính cách thiết thực đến đời sống của đồng bào, kế hoạch Xây Đời Mới đã thực hiện các công trình chỉnh trang, xây cất, y tế, xã hội và giáo dục ở các quận 6,7 và 8 nên hình ảnh của những lãnh tụ trẻ Hồ Văn Minh, Hồ Ngọc Nhuận đã trở thành quen thuộc với đa số quần chúng.

Như đã một lần tâm sự với phóng viên báo Đời, BS Minh nói đến động cơ khiến ông dấn thân vào trường chính trị chính là vì chỉ có chính trị mới giải quyết được toàn bộ các vấn đề của xã hội, như ông, với tinh cách một bác sĩ, đã đi thăm bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào, nhưng làm vậy mãi cũng không thể cải thiện được nếp sống của cả một xã hội.

Tuy vậy, sau khi đắc cử dân biểu, Hồ Văn Minh vẫn tiếp tục hành nghề thầy thuốc miễn phí

## Nhắn tin

Các thân hữu hứa góp vốn cho Cơ Sở NHÂN CHỦ, ngụ tại Phan Rang, xin liên lạc gấp :  
 ► Ông ĐÀO TẤN KHAI  
 số 63 đường Thông Nhát  
 PHAN RANG

để giữ liên lạc mật thiết với cử tri của mình. Nói rằng chữa bệnh miễn phí nhưng thường các thân chủ của ông vẫn mang tặng ông một nải chuối, chục hột gà, hay mấy trái thơm, thay cho tiền khám bệnh. Có lẽ nhờ công tác khám bệnh này, BS Minh là dân biểu tiếp xúc với cử tri của mình mật thiết nhất trong bốn năm qua sau khi đã đắc cử.

Tiếp xúc với báo Đời lần này, BS Hồ Văn Minh nói : «Tôi tiếp tục ứng cử để tiếp tục chỉ hướng phục vụ đồng bào.

«Bằng công tác lập pháp, chúng ta phải thực hiện cuộc cách mạng xã hội, trừ khử những tệ đoan và xây dựng các nền móng dân chủ tự do, bảo vệ chủ quyền quốc gia và đưa quốc gia đến sự phát triển về kinh tế»

— Là một DB đối lập, ông có sợ bị gian lận bầu cử không ?

Bác sĩ Minh cười hiền hòa :

— Tại các nước chậm tiến, ở đâu cũng có bầu cử gian lận. Nhưng tôi tin rằng sự gian lận nào cũng không thay đổi được ý chí của nhân dân. Về lại chúng tôi ứng cử ở đó thành chắc sự gian lận ít hơn các nơi khác.

Đứng ở vị thế đối lập, BS Hồ Văn Minh tỏ ra không chấp nhận chính sách «chiêu Mỹ» của chính quyền hiện đại. Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ, BS Minh nói : «Chúng ta biết là quốc gia chúng ta đang nhận viện trợ Mỹ. Nhưng cũng phải chứng tỏ mình là một nước độc lập, có chủ quyền, và nhà lãnh đạo phải tỏ ra xứng đáng với tư cách đó».

Cũng vậy, BS Minh cho rằng đường lối của Thủ Thiệu hiện nay sẽ dẫn quốc gia đến một ngõ cụt vì quá cứng rắn một chiêu. Trả lời câu hỏi của tôi về 3 ứng cử viên Tổng thống, BS Minh cho rằng vấn đề phân cách của 3 ông Thủ, Kỳ, Minh rất quan trọng. Theo BS Hồ Văn Minh thì Thủ tướng Minh năm 1971 đã trở thành một chính trị gia, chưa kể ông chỉ là một tương lai như hồi 1963.

Trả lời một câu hỏi về tình trạng chúng của một, BS Minh nói :

«Tình trạng chúng bi đát. Xã hội đang tan rã, không trọng. Chính quyền không biết lãnh đạo, không có chính sách. Mọi việc đều tùy thuộc vào ngoại bang do ngoại bang thúc đẩy. Đa số dân chúng vì vậy oán hận với việc nước ta

Về chính sách quốc gia, BS Minh chủ trương «Phải địa phương hóa nguồn nhân lực. Về quân sự, phải phát triển các lực lượng địa phương, công binh trên tảng dưới dốc, các nữ lực lượng chính qui sẽ lo phòng vệ biên giới. Nền kinh tế VN đã trở thành những kẻ nhiều khi khốn khổ, lạnh lùng nhất thế giới».

Sinh năm 1936 ở Biên Hòa, tuy là một tri thức trẻ tuổi, nhưng BS Hồ Văn Minh đã có cơ sở quan sát từ chính miệng một nữ phóng viên, có cái biệt hiệu gọi là «nhà báo», ánh mắt cô đại đã chua chát nói : «những cô bạn đồng nghiệp của

## NHỮNG NỮ KỶ GIÀ NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM (bài 1)



## NHỮNG BÔNG HỒNG TRÊN SỎI ĐÁ...

HÀ TÚC ĐẠO

### MAI HƯƠNG : Còn Một Lê Phong ?

Buổi chiều, khi Mai Hương với «bộ đồ phóng viên» (áo ba túi, quần dài) màu xám nhạt mở cửa bước vào phòng là không khí bên trong bỗng nhiên thay đổi. Cái vẻ âm u, lạnh lẽo của 1 căn phòng quá rộng nhưng ít người ở không còn nữa. Mai Hương vừa cười vừa ôn ào vừa chạy thoăn thoắt như một con chuột. Nàng chạy vào bếp, nán vài nốt nhạc tự động National dài khách. Nàng chạy đi dọn dẹp mấy món đồ chơi mà con nàng vứt lung tung trên giường. Nàng xếp lại mấy cuốn băng đĩa 1 cuộn vào chiếc cassette rồi hát phụ họa sê sê với giọng khàn khàn đặc trưng của cô ca sĩ Khánh Ly vừa lảng dâng bay lên. Nàng cầm lấy chiếc khăn phủ nhẹ máy hát bụi đóng trên mặt kiếng mờ của chiếc TV 19 inches xinh xắn. Nàng mở tủ lạnh lấy ra chai nước lọc rót vào ly bụng tới mời khách.

Thế giới bé nhỏ của Mai Hương trong những lúc ấy không còn mảy may cải dấu vết của một phóng viên. Từ 4 năm nay nàng đã phải sống lẩn xẩn vào cái xã hội ôn ào mà một số nam phóng viên Saigon vẫn

thường nói dưa với nhau là chốn giang hồ « gió tanh mưa máu ». Công việc chính của Mai Hương cách đây vài tháng là tháp tùng vị đệ nhất phu nhân Nguyễn Văn Thiệu trong bất cứ xê dịch thường nhật nào của bà, có tính cách long trọng. Nàng có bốn phận phải ghi, phải chép, phải trình bày những công việc ấy lên những trang giấy viết tay. Đây là những tin tức mà VTX sẽ sáp đặt cho nó nằm tại một vị trí ưu tiên nào đó trong những bản tin phát hành ngày 2 buổi gửi tới cho các nhà báo ở Saigon.

Đối với Mai Hương làm báo quả là một nghề vất vả « không hợp với đàn bà con gái tí nào ». Mai Hương cười cười, tay mân mê chiếc nốt ruồi duyên ở mép bên trái đầm chiêu suy nghĩ trước khi trình bày tiếp lý do tại sao. Trước khi nghe nàng phát ngôn tại sao, người đối diện trước vóc dáng mảnh khảnh yếu ớt của Mai Hương cũng đoán được nàng phát ngôn như thế nào rồi. Và đây là lời giải thích thêm của nàng : Thực tế anh ạ, Muốn đạt tới tột bậc của cái nghề này thì người phóng viên phải xông pha phải lăn lộn ghê lắm. Đưa một thí dụ để anh dễ hiểu: Phận gái như Hương đâu có thể nào ăn đầm ở dè ngay ngoài mặt trận hoặc tại những hậu cứ đầy quân đội VNCH hay lính Mỹ để săn những tin tức chiến sự nóng hổi như nam phóng viên. Ngoài cái vấn đề tai tiếng, sức khỏe của Hương cũng không cho phép Hương xông pha làm những việc mà nghề nghiệp người phóng viên làm khi bắt buộc đòi hỏi phải làm như vậy.

Hãy tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, vì nhà báo với nhau cả mà lại còn chơi cái trò hỏi và đáp thì coi nó kỳ lâm. Bây giờ mình đi ăn cơm.» Mai Hương vui vẻ nói và thoan thoát chạy vào bếp. Bữa ăn trưa không lấy gì làm thịnh soạn: Một tô canh cải, một đĩa cà chua nhồi thịt, một đĩa cá kho mặn. Mai Hương nhìn nhà báo rồi mỉm cười nói với đức lang quân ngồi cạnh: « Chắc anh ấy sẽ chè cơm nhà mình nghèo ăn ít cho mà xem. »

Chè thi chắc là không chè. Nhà báo nghĩ thế. Nhưng con phải quan sát « nguồn tin » để thu thập những

chi tiết hấp dẫn nữa chứ. Mai Hương ăn cũng nhanh thoán thoát như lúc nàng nói, vừa ăn nàng vừa nói tút tít đủ mọi chuyện. Nhất là chuyện cô con gái mang tên « bồ câu » của nàng. Buổi sáng trước khi Mai Hương đi làm, và đức ông chồng lui tới mấy thư viện thu thập tài liệu viết nốt cái luận án tiến sĩ Luật thi tiêu thư Bồ Câu của hai người được giao cho một người vú coi sóc ở từng lầu trên.

Người chồng, một lãnh tụ sinh viên của những năm sau cách mạng 63 dạo nào, nay đã nhất quyết « phong kiêm qui ẩn » ngập ngừng giải thích với « ông khách » nhà báo hiện diện hơi bất ngờ trong bữa cơm trưa: « Chúng tôi gọi cháu nhỏ đầu lòng là bồ câu anh ạ. Cháu sinh năm đúng lúc dư luận báo chí Saigon đang xôn xao bàn tán về mấy chữ diều hâu và bồ câu đè ám chỉ hai phe chủ chiến và chủ



hỏa ở Mỹ. Anh cười cười, chặn trước một câu hỏi mà anh đoán rằng sẽ phát ra khỏi cửa miệng của người đối diện vì đã biết quârò móm tếu của nhà báo: « Cháu là con gái nên chả nhẽ lại đặt là diều hâu (!) Anh nhìn sang vợ: Cái tên bồ câu hiện nay là một hình ảnh quen thuộc nhất của vợ chồng chúng tôi. Đi đâu chúng tôi cũng nhớ nó. »

Hình như gia đình không phải là một chướng ngại quan trọng cho nghề phóng viên của Mai Hương như rất nhiều cô phóng viên khác đã e ngại. Mai Hương, sau một câu hỏi của nhà báo, đã đam duỗi nhin đức ông chồng một chập rồi thu nhận rằng: « Chính anh ấy đã chọn

nghề này cho Hương mà ». Nàng nhận xét: « Đối với Hương, gia đình không hề là một chướng ngại cần trả bước tiến mà lại còn là một phương tiện giúp Hương theo đuổi tới cùng nghề này. Chỉ có gia đình mới thông cảm nổi Hương, vì cái nghề này bạc bẽo và dễ gây bức bối chán nản làm sao ».

Giong nói thành tao gốc Hu của Hương trầm xuống: « Có nhiều lần Hương đi lấy tin mà chỗ nào cũng bị xua đuổi, hắt hủi, làm như thể mình là một thứ tai họa giàn gorm cho người ta vậy đó. M. Hương lắc đầu: « Nhất là các nữ phóng viên thì lại càng hay bị hiều lầm khi làm cái nghề này lắm. Nhiều lần thật bức minh vì đi đâu cũng bị người ta nghĩ rằng mình làm cái nghề này là cốt đề... chài con trai hoặc là ham danh vọng, thích giao du lui tới những nơi có những ông lớn, mỗi lần gặp những bức minh như thế nếu về nhà không có anh Doãn và cháu nhỏ an ủi khích lệ chắc Hương đã bỏ cái nghề này lâu rồi. Nhưng nhờ anh Doãn thông cảm và khuyến khích nên Hương mới thấy rằng cái nghề mà mình theo đuổi mặc dù gặp rất nhiều ng nhận bức minh nhưng nó vẫn là một nghề cao quý rất hợp với sở thích của Hương. Dịp này Mai Hương cũng đưa ra một nhận xét: Các nữ phóng viên khi mới vào nghề, chỗ tập sự tốt hơn hết chính là VTX, vì ở đây có rất nhiều cơ hội cho mình thu thập thêm kinh nghiệm trước khi làm báo hàng ngày và cũng dễ làm quen với các nguồn tin chính quyền.

Cách đây một tuần, một bản tin về thi cử của Mai Hương viết cho VTX đã được gán hết các báo ở Saigon đăng lại nguyên văn. Đây là một trường hợp ít xảy ra đối với một bản tin của nhà nước. Mai Hương cười: Thích thi kề cũng thích thật nhưng sợ mấy ông nhà báo ghê ! Cũng một tin tức đó mà mấy ông suy luận bóp méo cong quẹo thế nào cũng được, có ông lại đoán rằng tăng điểm thi đậu là vì Bộ Giáo Dục muốn lấy lòng học sinh để kiểm phiếu cho ông Thiệu nữa chứ.

Còn kỷ niệm của Mai Hương khi phụ trách theo dõi tin tức về Tống Thống phu nhân thi sao? Mai Hương cười không trả lời. Đây không phải là bí mật: nhà nghiên cứu về một tờ báo phụ nữ ở VN. Bài luận văn phải cho nhà trường khi thi tốt nghiệp năm nay của Mai Hương là nghiên cứu về một tờ báo phụ nữ tiếng VN thuở trước là tờ tuần báo Phụ Nữ Tân Văn. Mai Hương cho rằng dự tính tương

như nàng đang nhầm tới là cũng sẽ làm một tờ tuần báo P. Nữ như vậy.

Kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất trong bốn năm làm phóng viên của Mai Hương đã được nàng kể lại với một vẻ cảm động thực sự. Có một bữa nàng phải tới rạp Thống Nhất để săn tin về cuộc hội thảo của 1 chính đảng lớn ở VN. Hôm đó nàng không mang theo giấy mời nên mấy người gác cửa nhà định không cho nàng vào dự, dù đã rải nỉ hết lời. Cũng may hôm đó có một ký giả khác cùng đi với nàng là ông VB đã hết sức can thiệp để nàng lọt vào. Ông B hăm rắng « nếu không cho cô này vào thì các phóng viên tới đây săn tin sẽ kéo nhau về hết ». Mai Hương kết luận: Tình đồng nghiệp của anh VB hôm đó làm Hương cảm động ghê, không bao giờ có thể quên được. Đây là một kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất trong đời làm phóng viên của Hương.

Đức tính quan trọng nhất của một người nữ phóng viên là gì? Mai Hương cho rằng kiên nhẫn quan trọng hơn cả. Phải có kiên nhẫn minh mơi có thể tiếp tục học hỏi mà tiến xa hơn được. Nghề này nó bạc bẽo lắm dù cũng có rất nhiều hứng thú. Ngoài kiên nhẫn và duyên dáng bề ngoài cũng được Mai Hương coi là 1 yếu tố quan trọng săn tin của người phóng viên,

Cách đây một tuần, một bản tin về thi cử của Mai Hương viết cho VTX đã được gán hết các báo ở Saigon đăng lại nguyên văn. Đây là một trường hợp ít xảy ra đối với một bản tin của nhà nước. Mai Hương cười: Thích thi kề cũng thích thật nhưng sợ mấy ông nhà báo ghê ! Cũng một tin tức đó mà mấy ông suy luận bóp méo cong quẹo thế nào cũng được, có ông lại đoán rằng tăng điểm thi đậu là vì Bộ Giáo Dục muốn lấy lòng học sinh để kiểm phiếu cho ông Thiệu nữa chứ.

Còn kỷ niệm của Mai Hương khi phụ trách theo dõi tin tức về Tống Thống phu nhân thi sao?

Mai Hương cười không trả lời. Đây không phải là bí mật: nhà nghiên cứu về một tờ báo phụ nữ tiếng VN thuở trước là tờ

tuần báo Phụ Nữ Tân Văn. Mai Hương cho rằng dự tính tương

như nàng đang nhầm tới là cũng sẽ làm một tờ tuần báo P. Nữ như vậy.

## cười quên đời đợi

□ LANG BANG sưu tầm □

### Đặt tên là gì

Một mục sư Tin lành, cha của một gia đình đông con, vui mừng vì sắp có thêm một đứa nữa. Nghĩ đến những giây phút vui sướng được trông thấy con, vị mục sư hỏi vợ :

— Đứa con sắp chào đời, em sẽ đặt tên cho nó là gì ?

Người vợ thản nhiên đáp:

— A Men !

### Rồi anh sẽ biết ơn tôi về điều đó

Một chàng thư ký vào văn phòng ông giám đốc lý luận để doi tang luong. Ông giám đốc tỏ ra thông cảm, không nói một điều. Sau cùng khi chàng thư ký định đứng lên để đi ra, ông giám đốc mới vỗ lên vai anh chàng một cách thân mật rồi bảo :

— Tôi thông cảm với anh lắm ! với số lương chúng tôi trả anh như bây giờ anh không thể nào lấy vợ nổi. Nhưng anh đừng buồn, rồi một ngày sau đây anh sẽ biết ơn chúng tôi về điều đó.

### Giàu và nghèo

Một cô bé đi tắm biển với chị. Cô bé thấy một thanh niên mặc quần tắm ngày thơ hỏi cô chị.

— Chị ơi, cái ông kia có để cái gì trong quần tắm đấy ?

Cô chị bảo :

— Cái bóp tiền !

Một lát sau cô bé lại hỏi chị :

— Thả cái nhà ông đang nhìn chị kia kia, sao ông kia có cái bóp то thế ?

Cô chị đỏ mặt trả lời cô em nhỏ.

— Tại ông ta giàu nên bóp lớn !

### Sợ nằm nghỉ

Hai vợ chồng vừa lấy nhau được mấy hôm thì buổi sáng, cô vợ còn đang nằm dài trong màn, thì anh chồng lại ra ngồi ở cửa sổ.

Cô vợ hỏi : « Anh ơi ! sao dậy sớm thế ? không nằm mà nghỉ ngơi có phải khoẻ không ? »

Anh chồng nét mặt hốt hoảng trả lời :

— Thời cho anh ngồi nghỉ ngơi cũng được !

### Chuyện ông râu quặp

Trong 25 năm trời, bà vợ làm xếp xòng trong nhà, ông chồng râu quặp chỉ biết nghe lệnh. Sau đó về già ông ngùm củi ti.

Bà vợ và thân nhân lại ván phòng chưởng khế để xem chúc thư của ông. Viên chưởng khế mở ra đọc !

« Đây là lệnh của tôi, lệnh đầu tiên trong đời tôi !

### Bỏ đi và bồi về

Một bà tới văn phòng giới thiệu người làm, than phiền với bà giám đốc :

— Thưa bà, chị làm công bà giới thiệu cho tôi lần trước đã bỏ đi với nhà tôi rồi !

Bà giám đốc lục ngõ kêu ra một hồ sơ và bồi bà ta.

— Lần này, tôi giới thiệu cho bà cô này thế nào ông nhà cũng phải bồi về cho mà coi !

### Tình chưa đậm

— Em ơi mối tình của anh đối với em thật như trời biển. Anh thương em như điên, Không một đêm nào ngủ mà anh không mơ thấy em !

— Thế thì tình của anh đối với em đâu có đậm. Vì nếu anh yêu em như điên thì làm gì mà ngủ được để mơ thấy em !



# CHO EM

Em yêu,

Có thể anh sẽ để lại một kỷ vật nào đó cho em.

Kỷ vật của anh không phải là chiến thắng Plei Me, Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giả.

Kỷ vật của anh cũng không phải là những ngôi sao bạc, sao đồng, hành dương liếu.

Kỷ vật của anh cũng không phải là viên đạn đầu đèn.

Kỷ vật của anh cũng không phải là một chiếc nhẫn bạch kim, hay chiếc kim cương...

Em yêu,

Kỷ vật của anh chỉ có thể là những bức thư, hay bức thư cuối cùng anh viết cho em từ một vùng đầy mìn thuốc súng, đầy mìn bom súng đặc, đầy mìn thịt người bị nướng cháy. Những bức thư vẫn với nét chữ của anh thỏa ban đầu yêu em và cuối thư vẫn là *anh yêu em, anh mi em thật nhiều*.

Kỷ vật của anh chỉ có thể là chiếc nhẫn cưới anh mang theo trên ngón tay đã khấp kình lửa đan,

chiếc nhẫn đã gắn bó bền anh và hồn em, thân xác anh và thân xác em, cuộc đời anh và cuộc đời em. Kỷ vật của anh chỉ có thể là chiếc thẻ bài, 1 mảnh kim khí lạnh, mang tên anh, mang số quân và mang loại máu. Nhưng khi em nhận được chiếc thẻ bài, kỷ vật của anh, thì máu anh đã đổ ra đến giọt cuối cùng. Máu anh sẽ ngừng chảy. Người ta thường nói khi người chết nhìn thấy người thân, máu mòn sẽ ợc ra. Nhưng em ơi! Làm sao em có thể rời đúng lúc mà máu anh còn có thể ợc ra!

Kỷ vật của anh chỉ có thể là chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc đồng hồ mà xưa kia là những giờ phút chờ đợi em ở một điểm hẹn nào đó, chờ đợi với bồn chồn, náo nức. Em ơi! Chiếc đồng hồ đã bảy giờ chỉ ghi những giây phút trống rỗng, những giây phút kinh hoàng, những giây phút của tử thần sẵn sàng cầm lưỡi hái phạt cự đầu anh, giờ hòa bình, giờ giải ngũ, giờ để có thể anh trở về sống bên em, bên con bao giờ mới điềm?

Kỷ vật của anh chỉ có thể là chiếc ví, chiếc ví không tiền, chiếc ví toàn là giấy tờ, với sổ quản tài số. Chiếc ví cũng không đựng một tờ giấy phép để về thăm em. Nhưng em ơi, chắc chắn chiếc ví đó lúc nào cũng có hình ảnh của em, hình ảnh với nụ cười đầy chất trẻ thơ, đầy chất yêu và đầy chất hòa bình!

Kỷ vật cho em có thể là đôi giày trận loang máu anh, đôi giày trận màu đen không đánh xi giờ đã biến thành màu nâu vì thấm máu tuôn xối từ thân xác anh, thân xác đã từng đưa em vào những mè xoáy của cảm giác. Đôi giày trận đã khứa lên cổ chân anh qua lách lấp, qua đồng lầy, qua rặng vất, qua đồi đá.

Kỷ vật cho em chỉ có thể là một chiếc nón bay màu trắng của mây trời, một chiếc nón lính dù màu đỏ máu, một chiếc nón lính biệt động quân màu nâu của đất mẹ, một chiếc nón lính thủy quân lục chiến màu xanh của đại dương, một chiếc nón cán bộ nòng thon màu đen của đêm tối, đen như màu Việt Nam khói lửa, một chiếc nón của bộ binh màu lá rừng. Chiếc nón có thể còn mang huy hiệu nhưng lỗ chõ vết đạn xuyên cháy xém đèn vì lửa. Chiếc nón có thể dính tóc anh, máu anh và óc anh, chất óc làm anh biết yêu em, chọn em, mến quê hương và khát hòa bình, khát tự do, khát hạnh phúc và nhất là khát chất dãi ngọt ứa từ miệng em trong những chiếc hòn mồi «cuồng quít, miết mài, hối rối, bồi hồi».

Kỷ vật cho em chỉ có thể là đôi nạng gỗ, thay chân anh, đôi nạng gỗ sẽ đưa anh lang thang trên hè phố đông người lành lặn đầy đủ chân tay, để anh ở bão vé số, đi bán báo lấy tiền độ thân. Đôi nạng gỗ có thể di cùng em trên một bãi biển với mội vết chân còn lại và hai cái lỗ nhỏ ở hai bên in trên cát! Đôi nạng gỗ mà đưa con trai nhỏ của mình không hiểu tại sao bố nó lại đi một cách kỳ quái như thế!

Kỷ vật cho em chỉ có thể là một chiếc xe lắc tay hay có người đẩy! Anh sẽ như một đứa bé không biết ngồi trên xe để cho một người mẹ

đi di dong chơi hồn nhiên trong một công viên! buồn cười em nhỉ? Nhưng làm sao anh và em còn có thể cười được! Anh sẽ phải ngồi trên chiếc xe đó và làm một sinh vật có chân bằng những bánh xe tròn. Anh sẽ phải ngồi trên kỷ vật đó làm đang chờ đợi em cho đến bao giờ?

Kỷ vật cho em chỉ có thể là những bàn tay, bàn chân, cánh tay, cẳng chân già cứng đơ không máu không xương, không thịt, những bàn tay không thể vuốt mềm tóc em, lướt ngực em, những cẳng chân không thể di với dáng tự nhiên, những cẳng chân không thể diu em một cách hăng diện trên hè phố tung bừng, không thể diu em trên một sàn đáy trong những buổi dạ vũ nức vui.

Em yêu,

Còn có thể có những kỷ vật mà em không bao giờ nhận được.

Kỷ vật đó là bàn tay anh, bàn tay đã bị nát bấy hay văng mất trên chiến địa, hay đã bị đốt, bị chôn ở một quán y viện. Bàn tay đã từng đưa em vào mè lở cảm giác đầu đời, bàn tay đã từng vuốt tóc em, nâng cầm em trong những nụ hôn má, hôn môi, hôn trán, hôn mi, hôn đầu mũi. Bàn tay đã từng ôm em mê mải sau những hành quân triền miên anh được về nghỉ phép bêu em, bêu con. Bàn tay mà anh mơ ước khi một mai hòa bình sẽ trở về để dắt em, dắt con đi dạo phố, đi chơi biển, để vẽ chân dung em với khung trời xanh ở phía sau, khung trời không còn mìn bom, đạn, hỏa châu, để trồng những khóm hồng trong một khu vườn nhỏ. Những đoá hồng BB sẽ hé nụ đẹp như môi em, môi con, để cầm bàn tay mềm mại của con chúng mình giúp nó viết tập, những chữ i, chữ tò đầu đời của nó...

Kỷ vật đó là mảnh một chiếc khu trục, một chiếc phản lực, một chiếc trực thăng khi con tàu nổ tan vỡ đạn phông không của địch lao vút từ không gian xuống đất, khi thân anh chỉ là một đống thịt cháy nhụa cháy xém!

Kỷ vật đó là mảnh một chiếc chiến xa bị nổ tung vỡ mìn, vì B40 khi hành hái anh chỉ là những tang thi bám dính vào thân xe!

Em ơi! Làm sao họ, làm sao những người bạn lính chiến của anh có thể đem về những kỷ vật hãi hùng đó cho em và cho con?

Kỷ vật đó là những miếng bông, những cuộn băng vết máu phủ kín một phần thân thể anh. Anh có thể xa em, xa con vĩnh viễn ngay sau khi những cuộn băng đó được cuốn xong! Nhưng nếu may mắn, anh thoát tay tử thần, anh cũng chẳng muốn mang những kỷ vật đau buồn đó về cho em, cho con. Anh không muốn em và con nhìn thấy những dấu tích của cuộc chiến thảm thương này!

Kỷ vật đó có thể là điều thuốc quân tiếp vụ anh hút nứa chưng thuốc khi gục ngã. Điều thuốc đựng trong bao màu xanh hy vọng có người lính chiến đội mũ sắt, cầm súng xung phong một cách hăng say!

Kinh khủng hơn nữa kỷ vật đó có thể là những đòn dời trắng hổ như xương, như cơm xay của quân tiếp vụ lúc nhúc bò trườn trên những khoảng thịt thối của anh khi anh gục chết mà bạn bè chưa kịp lấy xác anh. Nhưng con dời có thể là màu đỏ vi dính máu, màu vàng vì dính mủ. Những con dời trắng, vàng, đỏ có thể bò từ hố mắt, hố mắt buồn như lòng địa đạo, như hố lô cốt, hố mắt mà trước kia chưa đồi mắt anh, đồi mắt có thể nhìn thấy em, thấy con thấy cha mẹ bạn bè và cuộc đời buồn mưa nắng. Những con dời đó có thể bò từ lỗ mũi anh ra, lỗ mũi đã từng ngửi hương ngày từ mái tóc em từ da thịt em, lỗ mũi đã từng ngửi thấy mùi sữa em khi em cho đứa con đầu lòng của chúng mình bú. Những con dời có thể bò lồng ngón từ miệng anh, miệng đã từng hồn mài em, mút lưỡi em đầy dãi ngọt như mật ong rừng. Những con dời đó có thể bò từ lỗ tai anh, lỗ tai đã từng nghe em nói ba tiếng «em yêu anh» lần đầu và nhiều lần trong đời, lỗ tai đã từng nghe em hát những bản «Mộng dưới hoa», «Em đến thăm anh một chiều mịt», «Hoài cảm», «Hương xưa», hoặc Unchaed Melody», «Somewhere my love», «Let it Be», «I'll be there» và trả trêu thay em lại hát cả bản «Trả lại em yêu» và «Kỷ vật cho em» của Phạm Duy một chiều nào!

Em yêu !

Kỷ vật cho em mà em không bao giờ nhìn thấy, kỷ vật cuối cùng đó là cà tuồ trê của anh đã héo úa, khô cằn, chết lịm vì cuộc chiến này. Anh đã đưa đám tang tuổi trê của anh từ lúc nào anh cũng không biết nữa! Tuổi trê đó đáng lẽ anh phải dành cho em nhưng anh phải dành nó cho những ngày đầy tiếng réo của bom đạn, đầy tiếng rên xiết của bạn bè khi bị gục ngã vĩnh viễn.

Em yêu !

Anh chỉ có thể có một trong những kỷ vật đó, hay nhiều kỷ vật loại đó dành cho em, cho con và cho quê hương đau khổ này !

(Viết tặng tất cả những người lính đang chiến đấu, đã bị thương, đã nằm vĩnh viễn trong lòng đất Việt Nam).



# nói chuyện với đầu gối

## KHA TRẦN ÁC

### Ba ông, một bà

Bắt đầu từ số này, Đời khởi sự giới thiệu những ứng cử viên Hạ viện do Đời ủng hộ. Xin nói trước, đây không phải là một việc **am-nhìn**, kiểm chút cháo nhân mì bắp cù. Bằng chứng cụ thể nhất là một số ứng cử viên tỵ phủ đã mò tới Đời, lâm le mua chuộc Đời để Đời ủng hộ. Đời đã thẳng thắn khước từ, rất có thể Đời vì cảm tình cá nhân mà giới thiệu ủng hộ một vài người chưa thật xứng đáng. Dù sao, vì «cảm tình» mà ủng hộ cũng còn có thể tạm tha thứ. Vì tiền, mà ủng hộ mới là chuyện phản bội bạn đọc, mới đáng đánh đòn, đáng phỉ nhè.

Kỳ này Đời giới thiệu ba ông, một bà: Luật sư Trần văn Tuyên, bác sĩ Trần nguyễn Phiêu, bác sĩ Hồ văn Minh, nữ sĩ Thanh Phương tức bà Đặng thị Phú.

Đầu Gối đã đọc những bài giới thiệu ba ông, một bà, trong Đời số này. Kề ra thi các bài giới thiệu này được lắm, nhưng thú thực Đầu Gối chưa hoàn toàn thỏa mãn. Vì thiếu cả chiều rộng lẫn chiều sâu, chưa làm cho cử tri «mè» những ứng cử viên do Đời giới thiệu. Đề bô khuyết, tòa soạn đã ủy Chu Tử tiếp xúc với các UCV kè trên, mở những cuộc hội thảo, mạn đàm, đặt những câu hỏi thuộc đủ các loại, những câu hỏi thật bất ngờ, lý thú về cuộc đời, hoài bão, tâm tình, lập trường, đường lối v.v. để giới thiệu những ứng cử viên này, một lần thứ hai, thứ ba v.v... trong những số Đời kế tiếp.

Chị Thanh Phương Đặng thị Phú

Anh Trần v. Tuyên thì giới thiệu cũng gần như thừa. Không những anh xứng đáng làm dân biểu, anh còn xứng đáng làm chủ tịch H. Viện. Kề ra có một chủ tịch HV như anh cũng đỡ tủi hổ. Nhưng điều thê thảm là rất có thể anh thất cử thua phiếu cả ông Giáp văn Thập.

Vì hầu hết, những người biết tiếng anh, ai mộ anh đều thuộc thành phần trí thức tiêu tư sản lừng khừng, ít chịu đi bầu.

Anh Trần nguyễn Phiêu, bác sĩ trung tá quân y, đương kim Tổng Trưởng Xã hội không những là người có uy tín, có khả năng, có đạo đức, anh còn là người rất bình dân, có tinh thần dân chủ và sống một đời thanh bạch. Cả đời, Đầu Gối đã dép, mỗi khi phải xỏ chân vào đời giày thi coi như một cực hình nên Đầu Gối rất mê anh Phiêu ở điểm anh làm tổng trưởng mà đi dép tới Bộ mần việc. Đầu Gối có cái lật là thấy ai vận đồ lớn, may râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, thi ác cảm liền cho là đồ giả áo túi cơm. Do đó Đầu Gối rất khoái cái tác phong bình dị của anh Phiêu. Không bao cho anh Phiêu thì bao cho ai?

Bác sĩ Hồ văn Minh là đương kim Đệ nhât Phó Chủ Tịch H.V. Bao Đời đã từng giới thiệu anh trong số 35 người sạch. Điểm độc đáo, rất đáng quý ở người thanh niên đầy tâm huyết này, là anh đối lập thực sự với chính quyền, không bao giờ đổi lập một cách ôn ào hung hăng, khiến chính quyền cũng phải kính nể anh.

— Khác ba tiếng vì thấy Mao Chủ Tịch sau bao nhiêu năm về quan tỏa cảng cẩm cửa Đế Quốc để thực hiện cuộc cách mạng văn hóa, gây bao nhiêu sáo trộn, tan

nhau nhiêu sinh linh, để rồi cuộc lục này mở cửa đón Kissinger và nay mai 700 triệu dân Tr. Cộng sẽ được cầm cờ, di đón tên trùm Đế quốc Nixon viếng thăm Hoa Lục. Đồng chí vĩ đại Trung Hoa đã đi với Mỹ thì không có lý do gì đồng chí tép riu B. Việt lại không xếp hàng theo. Không hiểu các nhà lãnh đạo ngoài Bắc khi thấy cùng một lúc, Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn đưa ra lời tuyên bố chung có bùi ngùi thương cảm thấy rằng từ mấy chục năm nay miền Bắc cũng như miền Nam đưa hàng triệu thanh niên ưu tú vào lò sát sinh, là để một buổi sáng đẹp trời tên hung phệ Kissinger gặp cáo già ho Chu, tính chuyện đưa nước VN ra mìn thịt xi phần !

Ôi ! Chủ quyền Việt Nam ! Chủ quyền Việt Nam là cái cù điù gì ?

— Cười ba tiếng vì câu chuyện liệu làm có thực sau đây. Trong Đời số 89 Đầu Gối đã tường thuật cuộc hội kiến Đầu Gối-Kissinger. Sau cuộc hội kiến Đầu Gối có thực hiện cái sứ mệnh yêu nước là làm ma cô dẫn gái cho Kissinger. Người con gái tên là Thu Thủy hấp dẫn hơn cả Thẩm Thúy Hằng. Sau cuộc mây mưa với Kissinger Thu Thủy có «báo cáo» với Đầu Gối rằng Kissinger trong lúc hùng, có buốt miệng tâm sự với nàng rằng bản vita ở Trung Cộng về, hắn được chơi gái Trung Cộng, nhưng hắn thấy gái Trung Cộng thua xa gái Việt Nam. Gái Việt Nam theo Kissinger, ăn đứt tất cả các loại đàn bà trên thế giới, vì gái Việt Nam có cái mùi vị riêng, cái điệu riêng rất độc đáo. Nghe Thu Thủy báo cáo, Đầu Gối không tin, cho rằng Kissinger nói xạo, vì sức mày mà hán mò sang được TC để chơi gái Trung Cộng. Nếu Đầu Gối biết Kissinger không xạo, Đầu Gối tung cái tin Kissinger sang TC, trước cả Nixon thì nhất định lúc này nổi tiếng khắp thế giới là vua săn tìm !

Mất nước vì vô liêm sỉ  
(Tướng già Đỗ Mậu)

Kính bạ Chu Tử

Chị muốn im mồm, im miệng, nằm nhà, ăn phan thủ thường, nhưng vừa rồi nhận đọc «Đời số 91» lại cảm thấy ngứa óc, ngứa

tay nên vội viết cho bạn Chu Tử lá thư này.

Trong lúc mạn đàm với bạn bè hoặc dạy dỗ con cháu, tôi thường nói : Có lẽ cả thế giới chưa có một nước nào (kể cả Congo và Campuchia) mà từ chính quyền đến đối lập, từ trí thức đến dân dã, v.v., lại vô liêm sỉ như người Việt Nam mình trong mấy chục năm trở lại đây.

Hôm nay thấy trong mục «Nói chuyện với đầu gối», Kha Trần Ác viết : Anh Doãn Quốc Sĩ vừa đi một vòng Đông Nam Á về, tâm sự với ĐG. «Hãy khen so sánh VN với các nước tân tiến, chỉ cần so sánh VN với các nước Đông Nam Á, tôi nhận thấy không có nước nào mà từ người dân đến cấp lãnh đạo, mọi người đều bất cố liêm sỉ, đều vô trách nhiệm như ở nước VN mình...» Tôi khoái quá, thấy mình đã có «đồng chí» là anh Doãn Quốc Sĩ.

Sở dĩ tôi «khoái» là vì nhiều khi nêu vấn đề ấy lên, có người cho tôi là quá khinh người, hoặc quá bi quan, tôi khoái là vì nhớ câu nói của anh Doãn Quốc Sĩ mà con cháu tôi khỏi cho tôi là «nguy ngon».



Anh Chu Tử ạ, tôi e rồi đây, VN sẽ mất vào tay Cộng Sản, không phải vì Cộng sản tài ba gì, mà mất vì «vô liêm sỉ». Bởi vì vô liêm sỉ là cản nguyên chính để ra tham nhũng, thối nát, để ra chống Cộng bằng mồm như kiêu chống Cộng tài tử của ông Thiệu, để ra ích kỷ của tôn giáo, đảng phái, tòng tá, chinh khách, trí thức, dân biểu, nghị sĩ, v.v...

Vậy tôi đề nghị với bạn Chu Tử nên mở một cuộc hội thảo về «vô liêm sỉ» của miền Nam, và nên viết hết những vô liêm sỉ ấy lên báo Đời làm tài liệu để lại đời sau, mà có thể gọi là tài liệu «quốc nhục».

Tiên đây tôi cũng xin cải chính

rằng tôi không hề ở trong bộ Tham Mưu bầu cử của Đại Tướng Dương Văn Minh như bạn Chu Tử đã nói mặc dù tôi rất kính mến Đại Tướng. Tôi đã «rửa tay gác kiếm» không còn dinh dấp gì can can giang hồ nữa rồi mà.

Cuối cùng tôi xin nhờ bạn Chu Tử chuyển lời thăm hỏi của tôi tới nhà văn Doãn Quốc Sĩ mà đã từ lâu tôi rất mến phục.

Chúc bạn CHU TỬ và báo ĐỜI sống mạnh.

Thân mến  
Tướng già ĐỖ MẬU

### Tâm sự một người không ưng cử

Đầu Gối nhiều lần xúi dại Cung tích Biền ra ứng cử ở Quảng Ngãi. Cung tích Biền lưỡng lự rồi sau cùng không chịu ra. Cung tích Biền có viết cho Chu Tử một lá thư, phân tích rõ những lý do khiến mình không ứng cử. Đầu Gối xin trích đăng một đoạn để bạn đọc thấu triệt tâm trạng của một người không ra ứng cử, có lẽ cũng là tâm trạng chung của nhiều người.

### I) Vô vi cố vỗ bại Vô chấp cố vô thất

II) Ông có cách chơi thật trí thức và hào kiệt — phải chẳng để giải tỏa một ân ức thế sự sâu thẳm nơi ông — là đầy Hồ hữu Tường vào Hạ Viện năm kia, và bây giờ ông có ý phóng tôi (và nhiều người khác) cùng về dưới mái nhà với bà Trần Kim Thoa nọ. Từ ngã năm ngã bảy đã có một trùng phùng thật ngậm ngùi giữa người lương thiện và kẻ giang hồ.

Dưới nắng quái chiểu hôm, có một người thả cánh diều gió. Gió sê lớn, diều đứt giây vào cánh đồng tối, người thả diều thong dong ra vè, hẹn ngày mai cho lên không con diều khác.

Thành kính xin lỗi Chu quân, kẻ hào kiệt, tôi không dám mỉa mai ông, chỉ phân tích sự việc.

III) Nhiều bê bối bảo tôi, đắc cử đi, đắc được oái áo lính. Ít ra tôi phải can đảm và lương thiện đối với tôi. NẾU MUỐN KHỎI LÍNH THÌ ĐÀO NGỦ. Không nên dùng cử tri để hợp thức hóa việc đào ngũ của mình.

**IV**) Lâu nay chúng ta giúp cho Q.N Nghĩa Thục đê ngày nay tôi ra tranh cử tại Quảng Ngãi chăng ? Mà riêng tôi, tôi đã giúp được mấy may gì cho Qu. Nghĩa Thục ?

**V**) Trong một vẻ say sưa hiếm có, ông đê nghị với tôi rằng vào Hạ Viện chỉ đê làm văn hóa và xã hội. Tôi khẳng định một cách sáng suốt rằng không có văn hóa gì cả, khi chiến tranh còn bao trùm quê hương ta. Lương tri của người dân yêu nước là cùng nhau nêu tìm mọi cuộc hòa bình. Có hòa bình là có tất cả.

**VI**) Tìm kiếm hòa bình là ý thức và hành động của mọi người còn nghĩ tới Nơi Giống, không riêng gì Dân biều, hay là một Dân biều mới tìm được hòa bình.

**VII**) Tôi hỏi mọi người : « Thế nào là làm chính trị ? ». Nếu muốn làm chính trị đê cải tạo lịch sử thì không nhất thiết phải là một Dân biều. Hãy còn nhiều con đường chính danh khác đê hoàn thành sứ mạng của mình.

**VIII**) Phần tôi, cho dù chính trị có được nghĩ đẹp như là Cách Mạng, tôi vẫn thấy câu này của Henry de Montherlant là hoàn hảo : « Si la vie humaine est considérée comme sacrée, il faut renoncer à la révolution ».

**X**) Vì ý thức Tự do và tôn trọng giá trị thiêng liêng của con người, tôi cố gắng tới tôi đê để không làm một công cụ cho bắt cứ giỗng mày phia nào, dù giắc mộng được hy sinh cho ĐẤT MẸ vùn là giắc mộng ngàn vàng trong tôi. Tôi vẫn ước mơ một ngày nào đó, quê hương nối liền, người Hà Nội nhận được cảnh thư Saigon, và đêm tối, tại Saigon người ta mở máy truyền hình xem người Hà Nội vui chơi thế nào bên Hồ Hoàn Kiếm.

**XI**) Dù thế, tôi vẫn thể nguyện đứng ngoài bắt cứ gì được gọi là chính trị. Tôi nghe tầm chính trị.

**XII**) Đã có một thế giới tuyệt vời kêu gọi tôi. Nơi thế giới kim cương của chữ nghĩa, ở đó mình sống thực với chính mình, lương thiện và trong sạch, đắm say với ngọn mây, sung mãn với từng hơi thở của âm dương. Đó là thế giới hiền hòa giữa tôi và đặc giả tôi. Con đường sáng tạo. Tôi sẽ rất khiêm tốn và cố gắng mang niềm vui tới cho họ. Tuy thế, tôi không nhận là tôi có trách nhiệm an vui đời họ.

**XIII**) Là một nghệ sĩ, tôi xin được chọn lời này của Henry Miller làm tuyên thệ : « The wonder and the mystery of life, Which is throttled in us as we become responsible members of society. (Khi chúng ta trở thành một người có trách nhiệm của xã hội thì sự huyền diệu và mầu nhiệm trong ta (người nghệ sĩ) sẽ bị bóp nghẹt).

**XIV**) Dù Đế quốc Trắng hay Đỏ vẫn không ngờ tới việc xóa tên Đế quốc ta trên bản đồ vĩ đại của họ, dù bọn bán nước vẫn sẵn sàng làm bắt cứ gì trong ý nghĩa sai, Dân tộc ta vẫn không sao bị diệt chủng được, vì chúng ta vẫn còn hằng triệu trái tim nồng. Quê hương ta đẹp lầm và kỳ diệu lầm. Làm chính trị người ta có quyền đi tới con đường của người. Phía này, tôi xin được sống tầm thường và được quyền mỉm cười.

### Ông Chu Tú thân kính,

Tôi viết thư này với Ông với tư cách một Nhà Văn (danh xưng mà từ khỉ cầm bút tôi nay tôi chưa dám dùng tới, bắt cứ nơi đâu, lúc nào) Thư của một Nhà Văn trẻ tuổi gửi tới một Nhà Văn đi trước.

Thăm ông sức khỏe.

### CUNG TÍCH BIỂN

#### Những người chết trẻ

Tin đau đớn nhất trong tuần này là cái chết của Trần viễn Phương. Chu Tú đã có bài khóc Trần viễn Phương trong bài ký này, Do cái chết của Trần viễn Phương, Đầu Gối có nêu ý kiến làm một số đặc biệt đê tưởng niệm những người chết trẻ như Hà Nhơn, Y Nguyễn, Nguyễn Nhạc Sa Mạc, Trần như Liên Phương, Trần viễn Phương, Lê hữu Bội, Alice Lan, Song Linh v.v.. Những người chết trẻ rất nhiều, rất nhiều, nhiều hơn những người chết già. Bạn biết người hùng nào chết trẻ, xin gửi tiêu sử về tòa soạn 16 số báo tưởng niệm những người chết trẻ được đầy đủ.

#### Người buồn nhất tuần qua

Người buồn nhất tuần qua chỉ có thể là Lê Đức Thọ giám sát tối cao của phái đoàn Bắc Việt. Họ xin gặp Kissinger trong lúc Kissinger chơi bài bí mật gấp ngay « thay » của Thọ là Chu Ân Lai mà Thọ không hay không biết. Ông Thọ với Đế Quốc Cộng Sản đều hơn cả Đế Quốc Tự Bản. Ông mong các nhà lãnh đạo Bắc Việt kỳ này sẽ sáng mắt kịp trở về nguồn thi thực là cái phúc chung cho Dân Tộc. Đủ mè cà Đế quốc Tự Bản lẫn Cộng Sản. Chúng ta đợi gì không bắt tay nhau, tổng « cha » chúng nó ra khỏi đất nước này.



### MỘNG LỚN CHUA THÀNH

Kỳ này dân biều làm người ra  
Tớ cũng mưu toan việc nước...nhà !  
Công tính xông vô ngõi gật đại  
Nào ngờ cửa ái khó di qua !

Đơn nộp xong rồi bị đá văng.  
Ý mình, nhà nước hiều rồi chăng ?  
Hiểu rằng một ghẽ vào tay Kêu  
Kêu sẽ ăn tròn, sẽ đớp hăng !

Ông sẽ đi buồn đủ thứ hàng  
Tại nhà tậu cửa sổ vè vè vang

chuyện đã xảy ra tại chùa nào.  
Và lại, bây giờ bắt cứ ở phương  
trường nào cũng có thể xuất hiện  
được lầu bi hùng kịch tương tự.

**THỜI GIAN** : Có lẽ sau khi đã  
đứng ngồi, vì chỉ cơm no rồi  
người ta mới hay nghĩ đến chuyện  
khác. Cảnh chùa vắng teo, khách  
thập phương đã về hết. Cây cối,  
chim chóc tất cả như chim trong  
giấc ngủ trưa nắng nè. Một vài  
chiếc lá khô xiết trên mặt sân  
gạch.

**NHÂN VẬT** : 3 người, 2 vai chính  
và 1 vai phụ, như sau :

**Sư** : trạc ngoại từ tuần, đầu râu  
đều nhẵn thín, dáng cao đồng, mặt  
xương, khi cười miệng ngoác rộng,  
mắt nháy tít.

**Vãi** : tuổi xóm xóm, tinh ngủng  
ngồng, hay hờn mát.

Buôn từ sì-líp qua vàng lalu  
Bạch phiến cần sa cung cù mang !

Ông sẽ khom mình trước cửa Dinh  
Nàng bi hành pháp rái là kinh !  
Gia nô xin đợi Người sai bảo  
Biều quyết buôn dân đã sẵn sàng !

Bán Nước, Người sai, em bán ngay  
Bảo làm nô lệ, dạ vắng dài !  
Đóng vai đồng lõa tiền tiêu sướng  
Dư luận chê cười, bít lỗ tai.

Ông cõng ra Trung « bắt » tượng Chàm  
Cõng tìm Kiều nữ qạ gian dâm !  
Cõng dời xuất ngoại dăm mươi chuyến  
Võ c... sang Tây ngủ với đầm !

Dự tình ôi chao, đẹp quá trời  
Vậy mà luật pháp nỡ cho rơi !  
Đâu cần cơ hội vì... dân nước  
Đành phải quay về đổi lập chơi !

Mẹ đê ham danh đã chửi thề  
Nhà anh được mỗi nhúm râu xué  
Làm hồi làm bếp may ra khá  
Dân biều đông người họ dêch thuê !

### TÚ KẾU

— Tiều : tè mò và ranh vặt,  
nếu hoan tục sói thề trở thành 1  
chinh khứa ẩn có tuyệt vời.

Đây, vở kịch thơ « Sư tản vãi »  
bắt đầu... Cọc, cọc, cọc...

oo

**Sư** (gã vãi) :  
Chơi xuân kéo nứa già,  
Lâu nay vẫn muôn mà,  
Mời vãi vào nhà hậu,

Ta !

**Vãi** (cụ lai) :  
Đã mang tiếng xuất gia,  
Còn đeo thói nguyệt hoa,  
Sư mõ đầu có thể,

Ma !

**Sư** (giận đuổi vãi) :  
Quy y bảo chẳng nghe,  
Đã dẫn có phen què,  
Ở chùa ăn hại oán,

Võ !

Vãi (nhiếc lại sư) :  
Đầu trọc têch, nhẵn cù,  
Trông mặt khéo là nhu...  
Tu hành đâu có thể,

Hu !

Tiêu (trông thấy) :  
Thấy sự nực cười thay !  
Sư gheo vãi ban ngày  
Vãi chẳng nghe, sư giận,

Hay !

Sư (dỗ Tiều) :  
Chú tiều thục là ngoan,  
Đã bảo chờ nói cần,  
Mai cho nhiều oán chuối

Van !

Tiêu (chửi giòng) :  
Sư biết một mình tôi,  
Làng biết nứa đì đới,  
Đã van không nói nữa,  
Thôi !

### ĐÓN ĐỌC SỐ 93

- 1) Đàn áp ứng cử viên đổi lập : Khôn hay dại ?
- 2) Bóng hồng trên sỏi đá — BÍCH VÂN

# Sắp thành tựu một... giải pháp Đông Dương



## LÝ ĐẠI NGUYỄN

Qua đề nghị 7 điểm của CS VN, người ta thấy CS đã phải xử dụng tới vốn liếng cuối cùng là vấn đề tù binh Mỹ để đổi lấy việc Việt hóa chiến tranh và làm cho MTGPMN có chân dung trong sinh hoạt chính trị tại Nam VN.

So với những đề nghị lần trước thì đây quả là một đề nghị có tính cách « Đầu hàng trong danh dự ». Đầu hàng vì với đề nghị này mặc nhiên CS đã chấp nhận Hiến pháp VNCH và thể chế hiện tại của miền Nam. Họ chỉ đòi hỏi phải để cho họ được « đầu hàng » với một người lãnh đạo khác không phải là TT Thiệu.

Bối với họ, ngoài TT Thiệu, bất cứ người nào khác đứng ra thành lập chính quyền tại Nam VN họ cũng chấp thuận để thực hiện ngưng bắn. Điều thật CS không đến nỗi ngày thơ để mà tin rằng : ngoài TT Thiệu, không một ai ở miền Nam này chống cộng nữa, mà họ hiểu rằng : bất cứ một vị Tổng thống nào ở Nam VN cũng trở nên người chống cộng hết, chỉ khác nhau là ở cách chống mà thôi. Chưa chừng người lãnh đạo miền Nam sau ông Tuiệu còn nguy hiểm cho họ hơn cả ông Thiệu nữa.

Vậy thì yêu sách trên đây của họ đối với Mỹ chỉ nhằm vào một việc là cho được họ giải giới tại miền Nam này trong danh dự, nghĩa là không phải giải giới và sống chung với một người đang cầm quyền, đang lãnh đạo cuộc chiến tranh chống họ tại Nam Việt Nam. Tức là họ chỉ nhắm vào việc chiến thắng về tinh lý hơn là thực tế. Thực tế thì họ biết chắc rằng dù tiếp tục chiến tranh hay một giải pháp hòa bình nào đó, họ cũng không nuốt trọn được miền Nam Việt Nam. Hơn nữa một khi Cộng Sản không còn súng trên tay thì dù họ có khôn khéo tới đâu cũng khó thề lật ngược được tình thế. Trong hợp đó đã chứng minh ở Lào năm 1962, không phải là chính phủ hoàng gia Lào mạnh mà eniui Cộng Sản không thể dở được trò gì khi họ đã giải giới, thế nên họ phải tách rời khỏi chính phủ Trung lập Liên hiệp Lào để kéo nhau ra bưng lập khu chiến đấu.

Chính vì vậy, nên bên ngoài Cộng sản đòi phải có chính phủ Liên hiệp tại miền Nam nhưng bên trong thi họ sợ Liên hiệp hơn ai hết. Vì từ trong bí mật ra công khai, họ mặc nhiên phải trình

diện tất cả tiềm lực của họ, mà như vậy thì họ hết còn là một thứ huyền thoại nữa. Dàn chúng lần lần nhận rõ chân tướng và thực lực của họ để rồi lần lần xa họ.

Đến nay không những họ phải chấp nhận sống Liên hiệp với những người chống họ tại miền Nam, mà còn phải bỏ điều kiện đòi Liên hiệp « ngang xương » để đưa ra để nghị thành lập một chính phủ quốc gia gồm các đoàn thể chính trị và tôn giáo để cho họ có thể ngưng bắn với chính phủ đó, và sau mới đến vấn đề Liên hiệp. Vậy lý do nào đã thúc đẩy họ phải đề nghị như trên ?

### Giải pháp Đông Dương

Đúng, do giải pháp Đông Dương sắp thành tựu, nên phe Cộng Việt Nam đã phải hấp thu đưa ra giải pháp thất thế tại N. Việt với mục đích là tạo cho Mặt trận giải phóng Miền Nam có được một chân dung tại mảnh đất này. Vì rằng trong giải pháp Đông Dương đang được các đại cường, trong đó có cả Nga lẫn Trung cộng đang tích cực hoạt động, không có một chỗ đứng nào riêng rẽ cho Cộng sản Miền Nam cả. Cộng sản Miền Nam phải đồng hóa với các thủ Cộng sản Bắc Việt. Miền, Lào, thành lực lượng Cộng Sản Đông Dương.

Cộng sản Việt Nam biết rằng một hội nghị như thế mở ra thì quyền quyết định không còn nằm trong tầm tay họ nữa mà họ hoàn toàn phải chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị của các bậc đàn anh. Họ cũng biết các đàn anh của họ không thể đạt quyền lợi của họ lên trên quyền lợi thiết thực của đàn anh được, bởi đó trong lúc này, trong lúc hội nghị Đông Dương chưa mở ra, Bắc Việt phải gõ gác một cú chót, tức là tạo cho MTGPMN của họ có chỗ ngồi tại Nam Việt.

Thế nên, họ đã phải xuống nước với Mỹ, đưa vấn đề tù binh ra để đổi lấy việc Mỹ hạn định việc rút quân vào cuối năm 71, và xin cho được công khai sống tại Nam Việt. Vấn đề rút quân của Mỹ khỏi cần Cộng sản phải đổi, Mỹ cũng từ từ rút hết. Về việc hạn định thời gian gấp rút như vậy chỉ có hại, chứ không có lợi cho

Cộng sản. Vì rằng nếu quân Mỹ rút theo lịch trình đã ấn định thì bao nhiêu súng ống và đồ trang bị chiến tranh buộc Mỹ phải đưa về hết. Còn rút trong một thời gian gấp thì không tài nào người Mỹ thực hiện nổi việc đưa hết chiếu cụ về nước, đương nhiên chiếu cụ đó lọt vào tay trên một triệu chiến sĩ và hai triệu NDTV Miền Nam. Như vậy thì lực lượng chiến đấu của Nam VN này sẽ trở thành một lực lượng bộ binh vĩ đại nhất thế giới.

Trong trường hợp ấy, nếu vấn đề lãnh đạo và quản trị cho giỏi, cộng thêm với sự viện trợ kinh tế của Mỹ dồi dào thì quả là một mối nguy cho Cộng Sản Việt Nam không nhỏ. Vậy thì cả hai đề nghị chính của Cộng Sản trong bảy điểm rõ ràng là họ hấp tấp. Họ thấy trước tương lai của họ đã được quyết định bởi các thế lực quốc tế. Toàn bộ lãnh thổ Đông Dương đang được xếp sáp lại. Đương nhiên các thế lực quốc tế phải tìm thế cách quân bằng cho cả hai phe chứ không thể có tình trạng chèn lệch xảy ra.

Cộng Sản đã có trọn vẹn miền Bắc, như vậy tại VN họ không hi vọng gì được chia đất ở Nam Việt nữa. Vấn đề chia đất nếu có thì chỉ xảy ra ở Lào và ở Miền mà thôi. Vì biết trước rằng các thế lực quốc tế sẽ không giành cho họ một mảnh đất nào tại NV. Đông thời lực lượng của Cộng Sản Đông Dương cũng phải đứng chung lại với nhau trong giải pháp mới, nên họ đã khôn khéo, để cho MTGPMN trả hàng nhằm xây dựng tư thế chính trị của họ tại Nam VN. Nếu thực hiện nổi điều đó có nghĩa là họ đã ăn gian được một bước trước khi giải pháp Đông Dương thành tựu.

Chính vì thấy được thâm ý của Cộng Sản và nắm trong tay những dữ kiện về giải pháp Đông Dương trong đó có sự thỏa thuận của Nga Tầu rồi, nên Mỹ không sốt sắng về những điều kiện mới của Cộng Sản Việt Nam. Mặc dầu phe Cộng đã hết sức mồi chài Mỹ, đồng thời còn nhờ cả Pháp làm trung gian để nói với Mỹ nữa. Tình thế đã đổi mới, điều đó chắc nhà cầm quyền Mỹ đã thông báo mật cho những lãnh tụ đối lập của họ biết rồi, nên dù cho vấn đề tù binh rất hấp dẫn mà phong trào phản chiến Mỹ vẫn êm ru không có một phản ứng nào để buộc Tổng thống Nixon phải chấp nhận ngay. Để hoãn binh, Mỹ đã quyết định thay đổi trường phái đoàn thương thuyết của họ tại Ba Lê. Đại sứ Porter thay đại sứ Bruce.

### Chuẩn bị cho giải pháp mới

Trong khi cộng sản cố tìm cách ăn mảnh ở Nam Việt Nam thì Mỹ đã hội đủ những điều kiện cần thiết để mở một hội nghị Đông Dương mới. Điều kiện cầu thiết ở đây được hiểu là đã có sự đồng ý giữa Mỹ Nga Tầu về vấn đề chia chac tại Đ. Dương. Về phía Nga thì mới đây đã ký kết thương mai với Tây Đức, Tây Đức được coi như một nước sẽ cầm tiền của Mỹ để tái thiết Bắc Việt. Trung cộng thì đã công khai bảo khéo với Bắc Việt rằng : có nhiều lãnh tụ tại Bắc kinh không muốn chi viện cho cuộc chiến đấu của cộng sản Đông Dương nữa, với một

chế độ duy nhất chủ trương như Trung cộng, việc ý kiến cá nhân khác với đường lối đảng không bao giờ được quyền công bố, thế mà họ lại công bố thẳng với đại diện Bắc Việt như vậy hẳn phải có một điều lạ ngầm bên trong. Thêm nữa từ gần một năm nay Trung cộng và Nhật đang tiến tới việc hợp tác kinh tế mà Nhật lại là nước thứ hai cầm tiền của Mỹ để tái thiết Bắc Việt.

Và chính BV, biết đâu cũng đã mật ước với Mỹ về chương trình viện trợ qua một thứ trung giao là Tây Đức, Nga và Nhật, Trung cộng rồi. Nh vậy là mặt kinh tế tức là chủ chốt của vấn đề Đông Dương đã xong, tất nhiên phần khó nhất chỉ là việc tái thiết Bắc Việt còn các nước khác tương đối dễ hơn. Mỹ có thể tự mình đứng ra tái thiết hoặc chia phần cho một vài cường quốc tự do nào đó.

Về mặt ngoại giao, Hoa Kỳ đã gởi ba nhân vật trọng yếu là Phó Tổng thống Agnew, Bộ trưởng Quốc phòng Laird và Cố vấn Kissinger đi vận động các nước đồng minh và các nước liên hệ trong vấn đề Đông Dương và Đông nam Á để thuỷ phục và thúc đẩy tiến tới một cuộc họp Quốc tế giải quyết về vấn đề Đông Dương và Đông nam Á.

Về mặt quân sự, sau cuộc rút quân của VNCH khỏi Snoul, thì hầu như là lực lượng Cộng sản đang kiểm soát cả một vùng Bắc Cam bốt, và hiện nay Quân Lực Việt Nam đang tung ra một cuộc hành quân lớn tại vùng Mỏ Vết. Cũng như Cộng sản đã mở một cuộc tấn công dữ dội vào các tiền đồn tại vùng giới tuyến, sau đó rút đi để về củng cố phòng tuyến tại phía bắc sông Bến Hải. Tức là Bắc Việt tấn công vào nội địa VNCH để rồi củng cố phòng tuyến của họ tại miền Bắc, và VNCH rút Snoul để củng cố phòng tuyến tại vùng Mỏ Vết để bảo vệ cho vùng ba và bốn của mình.

Vấn đề then chốt về quân sự đang diễn ra ở Lào. Cộng sản đã chiếm được vùng cao nguyên Bolovens, tức là nối liền Bắc Miền Nam Lào vào Bắc Việt thành một giải đất liền tiếp. Trong khi đó thì quân đội Hoàng gia Lào đã chiếm được trọn Cảnh Đồng Chum ở Trung Bắc Lào, Cảnh Đồng Chum trước đây là căn cứ và là thủ phủ của Lào cộng.

Bỏ Cảnh Đồng Chum và giữ Bolovens phải chăng Cộng sản đã vắng theo một quy ước mới về việc phân chia ảnh hưởng tại Đông Dương. Quả tình đối với Cộng sản thì Cảnh Đồng Chum không có lợi thiết thực cho họ bằng cao nguyên Bolovens, vì ở đây đối diện với lãnh thổ VNCH nối liền được Bắc Miền với Bắc Việt, đồng thời con là nơi lý tưởng để cho quân Cộng sản tại Nam Việt có đất dung thân an toàn.

Chính vì vậy, mà bằng giá nào Cộng sản Đông Dương cũng phải giữ lấy Bolovens để làm thủ phủ. Có lẽ đây là điều cuối cùng trong yêu sách của Cộng sản với Mỹ và may ra Mỹ có thể chấp thuận được. Vì rằng trên căn bản của vấn đề việc tái thiết Đông Dương phần lớn là do tiền của Mỹ tái thiết cả bên khối Cộng Đông Dương lẩn khói Quốc Đông

(Xem tiếp trang 55.)

## ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG :



## ĐẠO THỢ HẦU TÒA

Nếu điều 10 khoản 7 của luật 9/71 được xóa bỏ, cử tri miền Nam chuyển này chắc sẽ bớt khoán rất nhiều khi bước chân vào phòng phiếu trước những ứng cử viên Tổng Thống cõi bụi như ông Đạo Dừa, ông Đạo Thợ.

Đạo Thợ có tục danh là Lương Văn Thợ (chưa chọn được pháp danh) là một trong 4 ông đám đơn di kiện cù khoai 10/7. Phiên tòa ngày 6-7 vắng mặt ông vì mõ tòe không tìm thấy ông ở địa chỉ đã khai (trường Đại học Khoa học). Lần này, nhờ người quen đọc báo mách ông, nên ông tự động tới hầu dù không nhận được trát gọi. Ông xuất hiện trong hàng ghế nguyên đơn mà không ai dám ngờ đó là con người chí lớn có mộng đợi đá vía trời. Ông tiến ra trước tòa với một dáng điệu gù gù (hình như gù là một dấu hiệu đặc đạo) trong một bộ đồ thật đặc biệt: áo ka kí Q.S.H Đ; quần nhẫu nát: giày linh không vớ, không giày.

Tòa hỏi cù cước, ông chỉ ra phía công hậu T.C.P.V và áp úng cho biết cù cước đã gửi lại ngoài đó. Tòa dành chào thua Ông Đạo trong màn xét cù cước theo thủ tục. Ấy thế, nhưng đám nhà báo lại bắt đầu đò xét cù cước và lý lịch ông Đạo từ giây phút lịch sử đó.

Khi tòa định đề nghị án, các ký giả trẻ vây quanh ông, phỏng vấn túc tiến đến nỗi có người ngờ vực ông Đạo là VIP KK thứ thiệt;

Ông sinh ngày 15-2-1933 tại ngoại ô Hà Nội lúc 8 giờ sáng (ông Đạo cho ngày giờ sinh đẽ cho các báo

chỉ ăn cơm chua, cơm chay nhà chùa thật đấy) làm gì có phương tiện vận động.

Cũng giống như ông Đạo Dừa, ông Đạo Thợ cũng đưa ra một kế hoạch bầu cử tổng thống và tìm kiếm hòa bình như sau:

1. Bỏ bầu cử vì chắc chắn có gian lận, đe dọa và mua chuộc cử tri. Bỏ bầu cử để đỡ tổn tiền vô ích. Ai muốn ứng cử chỉ cần nộp một lá đơn kèm theo tấm ảnh cho TCPV đăng báo. Không cần tiền ký quỹ hay thế chán gì cả.

2. Từng liên danh một đi gặp đại diện BV và MTGPMN để thảo luận về hòa bình tại Thái Bình Dương (trên chiến hạm bỏ neo ngoài khơi hay trên một hoang đảo nào cũng được). Sau bảy ngày, liên danh nào đem lại hòa bình cho dân tộc sẽ đương nhiên đặc cử, ngược lại sẽ bị đem ra pháp trường cát.

Khi được hỏi ông lấy tiền đâu để nộp lệ phí kiện tụng, ông Đạo Thợ cho biết ông Đạo Dừa đã tặng ông 2.000 đồng; 3.000 đồng còn lại là tiền dành dụm từ khi ông bán đồ giải khát cho sinh viên trong kỳ huấn luyện quân sự học đường năm Mậu Thân (!?)

Cũng giống như bất kỳ một chính khách ở ào khác, ông Đạo đe dọa, nếu TCPV phán quyết điều 10 khoản 7 là hợp hiến, ông sẽ nhờ thế lực ngoại quốc. Không phải ông chỉ dọa suông đâu. Ông cho báo chí coi biên lai gửi thư bảo đảm khiếu nại với Quốc hội Hoa Kỳ (số 554 Bưu điện Mỹ Tho ngày 25-6-71) và cả nghị sĩ Ed. Kennedy. Ông nhờ báo chí nhắc ký giả báo Đời trả lại biên lai thư bảo đảm gửi TT Nixon của ông.

Ông in sẵn tờ cam kết với quốc dân đồng bào sẽ đem lại một nền Hòa bình chân chính cho miền Nam trong 7 ngày cũng như hứa hẹn phòng thích tất cả tù binh VC và các nhà ái quốc đương bị giam cầm.

Không biết sau ông Đạo Dừa, Đạo Thợ còn Đạo nào ra ứng cử Tổng Thống nữa không? và không biết sau nhiệm kỳ 71-75, người dân có hồi tiếc đã không chọn một ông Đạo nào vào chức vụ dân cử tối cao?

(N và N)

## KHÓC

# Trần Viễn Phương

## CHU TỦ

nói: « Hai lần trước, ông trả tôi hơi nhiều. Tôi viết một cái ký sự thông thường báo Đời chỉ trả tôi 3 ngàn mà ông trả tôi 5 ngàn. Vậy lần này, xin bù vào những lần trước ». Tôi khẩn khoản thì Trần Viễn Phương bảo: « Xin tăng vào quĩ học bổng của báo Đời ». Thái độ « chê » trên, hiếm có trong làng ký giả vốn nghèo so sáu, lại càng làm tôi quý mến Trần Viễn Phương.

Ba lần gặp gỡ, tổng cộng tết cả chưa tới 60 phút. Thế rồi được tin Trần Viễn Phương chết.

Tôi vốn có bệnh khó ngủ. Gặp chuyện gì bận tâm bận óc là mất ngủ. Cả đêm, tôi loay hoay tự hỏi nên buồn hay nên vui về cái chết của Viễn Phương. Kèm ra thì chả nên buồn, mà dĩ nhiên cũng chả nên vui. Vậy thì tại sao mình không ngủ nổi vì cái tin Phương chết. Tôi liên tưởng tới hồi tôi bị bắn, tưởng rằng mình chết, tôi thấy tâm hồn thanh thản lạ lùng. Trước khi bị đánh thuốc mê, đẽ đưa lên bàn giải phẫu, tôi còn viết mấy câu gửi bạn đọc báo Sống và còn đủ minh mẫn, dù lương tâm chức nghiệp dặn dò phải làm ngay « cliché » mấy dòng tôi viết, đẽ bạn đọc thấy rõ búi tử của tôi. Tôi nằm ngửa, ngó lên cầu thang bệnh viện, thấy cặp đờ thon thon, trắng muốt của một nữ điều dưỡng viên vận vay đầm, tôi mỉm cười tự nhủ: « Đời đẹp quá, vậy mà mình chết ». Tôi không biết phút lâm chung, Trần Viễn Phương nghĩ gì, nhưng không hiểu sao, tôi định ninh rằng Trần Viễn Phương không có một ý nghĩ xót xa, oán hận đài « La vie ne vant rien, mais rien ne vant, ma vie ». Vậy thì ai chịu trách nhiệm về cái chết của Trần Viễn Phương? Cộng Sản, Quốc Gia, Đế Quốc? Anh và tôi, tất cả chúng ta một lú dì bọ!

Tôi khóc lúc nào không biết. Khóc Trần Viễn Phương. « Viễn Phương hà xú khú? » Tôi thức trắng một đêm. Đè đèn 8 giờ sáng rửa mặt, đánh răng xong, tiếp một ứng cử viên đến tận nhà yêu cầu được báo Đời ủng hộ! Viễn Phương! Viễn Phương!

## KÝ SỰ LƯU VONG

### VĂN BÌNH



## Ba chàng hàn sĩ

### LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ

Chuyện Ba Chàng Hàn Sĩ là một ký sự lưu vong ở Pháp. Chuyện xảy ra mấy năm trước khi tác giả hồi hương.

Đây là một chuyện 99,7% sự thực. Thề theo đức khiêm tốn của Đại Vương, Văn Bình dù có muốn cũng không dám cam đoan sự thực tới 100%.

Để đọc giả khỏi hồi hộp. Văn Bình cần nói trước : Chuyện Ba Chàng Hàn Sĩ không thuộc loại bí mật, kiêm hiếp, chính chí chính em, lo toan cứu nước, mocc nổi CIA hay mưu đồ hung phế.

Như vậy, tác giả khỏi cần phia lung tung hay rùng rợn hóa đến mức tối đa.

Một trong ba vai chính là Tiến sĩ Nguyễn Văn Cồn, con người ngày thơ vừa viết trên báo Đời từ bé đến lớn chưa quen Bảo Đại, không biết Bảo Đại hiện ở đâu, làm gì và cũng có cần đề ý đến.

Nếu Văn Bình không lầm thì Tiến sĩ Cồn không phải dòng họ Nguyễn Phước — tuy cùng họ Nguyễn — nên mới có một thái độ happy vừa ngang hàng vừa quyết liệt. Ngày xưa Trào đình có thè khép vào tội khi quân mạn thương.

Vai thứ hai là Cựu Tông trưởng Kiến thiết Nguyễn duy Thanh, kỹ sư điện tử, cha đẻ của Xô Số Kiến Thiết. Hồi Cựu TT Nguyễn duy Thanh cùng mẫn một phong trào với Văn Bình, muốn làm tiền cho nhà nước — không phải làm tiền cho gia đình ông ta như các trào sau — bày mưu với Thủ trưởng tờ chúc Xô Số Kiến Thiết để tranh nhau nguồn lợi với Xô Đề của Ba Tàu Cholon. Ngày nay Xô Số Kiến Thiết qua ba đời Bảo Đại, Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa vẫn ăn khách đều đền và bồi bõ cho ngân quỹ quốc gia. Chỉ tội người cha già khai sinh ra nó, tuổi ngoại sáu mươi, lại trở về nghề điện cực nhọc, sống tạm bợ bên trời Tây.

Yêu cầu những bạn trung số cá cắp Kiến Thiết (chả thấy bạn nào xuất đầu lộ diện) lảng lẽ là bí mật bót ra vài phần trăm, gửi sang Pháp ủng hộ người chính khách lưu vong, không có tiền gửi Banque, không có xe hơi, không có别墅.

Vai thứ ba, không phải ai xa lạ. Chính là Văn Bình, vô địch tơ nít và vô địch tếu thời tiền chiến, đang ngồi viết mấy trang ký sự này.

Ba vai nhân chứng chủ chốt của câu chuyện hiện sống khơi khơi ở Pháp và ở Việt Nam.

Nếu vì một lý do nào, câu chuyện kẽ lại không đúng cả 99,7% sự thực, nhân chứng nọ có thể tố cáo nhân chứng kia, kiều các tướng lãnh tố nhau, trước khi ra áng cử Tông Thống.

Chắc chắn Kha Trần Ác sẽ vui lòng mở rộng cột báo, trong mục Nói Chuyện Về Đầu Gối, để các nhân chứng tố nhau cho vui.

### Tại sao Văn Bình viết chuyện Ba Chàng Hàn Sĩ ?

Hồi Văn Bình nhận lời Chu Tử viết Hồi ký của một người biết quá nhiều, Văn Bình đã rỉ tai yêu cầu Chu Tử dành mục Lưu Vong ở Pháp lại sau cùng.

Gần đây, một quý đồng nghiệp Saigon ngày nay cũng viết đều đều và dài dài những câu chuyện lưu vong động trời ở Pháp. Làm Văn Bình sửng sốt và ngửa ngáy cả chân tay.

Chẳng lẽ gặp hời « Quốc Gia đa sự, Thất Phu hữu trách — Văn Bình tập nói chữ, chưa chắc có đúng không — Kẻ sĩ tếu nỏ nào khoanh tay ngoảnh mặt mẩn thính. »

Huống chi, Văn Bình thường tự nhủ : *ngứa tay* sao ? Sao nhà người không lấy giấy bút viết lăng nhăng vung vút cho đỡ lao. Ngứa chân sao ? Chỉ có việc cuốc bộ lên Cống Quỳnh điều đình với Chu Tử đánh một vài bài, vừa có tiền nhuận bút nhậu Coca Cola, vừa được nêu tên lên báo Đời. Công tư vẹn cả đôi bờ, muôn gì nữa ?

Ngoài ra, đối với cái ông bạn khó tính bỏ mẹ xa xăm Tiến sĩ Nguyễn văn Cồn — tên ông ta có vẻ dài dãy, chẳng kém cái tên ông Lê Thăng Luật Khoa Tiến Sĩ Con Dĩ đánh bồng — Văn Bình dường như còn một món nợ nóng hổi.

Văn Bình chót nghe đại ông Hồ Tây (không phải Hồ Nam, hay Hồ Trúc Bạch) đem mũ cánh chuồn của Hán Thu Nguyễn Tiến Lãng chụp lên đầu Tiến sĩ Nguyễn văn ...

Ông nghè Cồn tuy đậu Tiến sĩ, nhưng thuộc loại lảng tử đech thích mũ cánh chuồn, kiêu Chu Tử nhà mình. Ông Nghè nồi áo, giáng cho Văn Bình một búa nêu thân.

Mặc dù Chu Tử, vì tình đoàn kết cánh lảng tử mỉ nhau, đăng trọn bài cải chính của Tiến sĩ Nguyễn văn Cồn, kết thúc vụ chụp mũ cánh chuồn một cách vui vẻ cả làng. Văn Bình vẫn còn thèm méc, chưa yên tâm.

Văn Bình muốn đi xa hơn chút nữa, để chuộc lỗi với « ông bạn khó tính bỏ mẹ » Văn Bình bèn nghĩ cách viết chuyện Ba Chàng Hàn Sĩ, nhằm xí xóa vụ chụp mũ trên kia.

Tuy nhiên, Văn Bình là một nhà văn thận trọng rào trước đón sau. Đây là một chuyện lưu vong bên Pháp, chỉ có 99,7% sự thực. Hơn nữa một chuyện dzut. Đã là chuyện dzut thì là chuyện đùa, chuyện nghịch.

Dưới trời Tây êm á, một buổi mai, nếu Tiến sĩ Nguyễn văn Cồn và Cựu Tông Trưởng Nguyễn duy Thanh đọc báo Đời, thấy tên mình và đời sống của mình hiện ra trong chuyện Ba Chàng Hàn Sĩ, chớ lấy làm buồn, cũng chẳng nên lấy làm lạ.

Chỉ cần nhớ rằng đây là một trái « chôm chôm » đỗ chót hái tận vườn Lái Thiêu gửi tặng hai anh bạn nỗi khổ lưu vong để nhớ lại những ngày vui buồn chung sống ở hải ngoại.

Saigon, tháng 7 năm 1971

VĂN BÌNH

Ba Lê, khỏi cần giới thiệu, ai cũng biết là một kinh thành rộng lớn bậc nhất thế giới. Dân số, kể cả những vùng ngoại ô, ngày nay có thể gần tới 8 triệu người.

Những dân Ba Lê sống trong cảnh không sung túc lắm, như Văn Bình chẳng hạn. Ở cách nhau rất xa, hàng chục cây số. Mặc dầu là bạn thân, họ hàng cha con hay anh em ruột thịt, ít khi họ có dịp gặp nhau. Đôi khi hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, hay muôn năm nghe cho vui chuyện, có khi cả đời họ cũng không gặp nhau lấy một lần.

Sự vật lộn hàng ngày, sự làm ăn đầu tắt mặt tối bước chân ra khỏi cửa là chạy như diên, chạy để khỏi bị xe hơi cán, khỏi bị chửi rủa khi qua đèn xanh đèn đỏ, chạy cho kịp chuyến Bus hay chuyến Metro.

Sự vội vã và tấp nập liên tục 24 tiếng trên 24 biến làn sóng người Ba Lê thành một đám chong chóng không lồ.

Giữa đời sống quay cuồng gần như lồng lộn ấy trong lùc hàng vạn hàng triệu người cảm thấy cảm cõi làm đi ăn, không có thời giờ để nói với nhau một câu chuyện gấp, ba chàng da vàng gốc Giacobi ung dung nén gót giày trên vỉa hè đường Thánh Michel (Boulevard Saint Michel), sinh viên gọi tắt là Boul-Mich). Ba chàng vừa đi vừa cười đùa, vừa bàn luận, đầy vui khoái trá.

Thực là một quái tượng.

Nếu điều tra kỹ về sự túng thiếu thì ba chàng da vàng gốc Giao chỉ này, ngoài bộ cách bảnh bao, họ túng thiếu chẳng chịu kém ai. Họ không có tiền thuê nhà tại những đường phố đắt giá trong trung tâm thành phố. Họ ở tận ngoại ô, xa tít mù tắp. Nhà họ cách nhau rất xa.

Một chàng ở tận phía Nam Ba Lê, lối đi ra phi trường Orly, gần cửa Orléans. (Porte d'Orléans) gần khu trung tâm Đại Học Xá (cité Universitaire). Nhà chàng thuê nằm ngay tại cửa Montrouge (Porte de Montrouge).

Chàng ta nguyên là một kỹ sư điện tử, tốt nghiệp ở một trường điện lớn nhất, có tiếng nhất nước Pháp, nhưng cũng là một văn sĩ kiêm thi sĩ. Đề thi vị hóa xóm chàng ở, chàng dịch một cách trang trọng Porte de Montrouge là Tử Sơn Quan. Cái tên có vẻ Đồng Châu Liệt Quốc tế.

Chàng khoái trá, gật gù, dặn dò anh em :

« Từ nay các bạn đến chơi tôi, nếu đi taxi thì bảo tài xế đưa lại Tử Sơn Quan. Nếu tài xế có vẻ ngờ ngợ, các bạn cứ dỗng dạc bảo hắn Tử Sơn Quan là Porte de Mántrouge. Tự nhiên hắn đưa các bạn đến nơi một cách ngon lành ! »

Lý luận theo kiểu Lý Loét của thời tiền chiến chưa dẹp hết cơn bất mãn của Văn Bình.

Tử Sơn Quan là cái quái gì ? Tại sao chàng ta lại dịch ầu Porte de Montrouge là Tử Sơn Quan ?

Bố Tây cũng không hiểu.

Văn Bình cố nặn óc, hỏi ông bạn quý :

— Anh dịch Porte de Montrouge là Tử Sơn Quan, chắc ngụ ý xóm này có một cái nghĩa trang lồ bồ. Tử là chết, Sơn là sơn tẩy, sơn ta, sơn si, sơn láng, còn Quan là quan tài chứ gì !

Anh ta ấm ớ trả lời :

— Ừ có lẽ đúng đấy. Thằng cha Văn Bình ranh wanh thực. Tử Sơn Quan là cái cửa có nghĩa trang lớn, có quan tài sơn bóng loáng. Ừ đúng rồi. Thế minh nghĩ mãi không ra. Thế mới chết chứ !

Anh bạn thứ hai ở cạnh rừng Boulogne.

Mỗi khi nhắc đến xóm chàng ở, mắt chàng sáng ngời, nét mặt đang đầm chiêu bỗng dịu hẳn lại, trên môi chàng nở một nụ cười tươi thắm.

Chàng thường ví rừng Boulogne là nơi trú chân của bọn Lưu Nguyễn mủ lõi tóc quấn. Đi qua rừng Boulogne, chàng thường nghe tiếng sáo Thiên Thai vọng ra ngoài. Chàng từng làm thơ ca ngợi Sắc Đẹp của rừng Boulogne. Bài thơ như sau :

Từ khi lạc bước tới đây,  
Mượn lòng rừng thắm che ngày cô liêu,  
Hoa tươi hiến nụ cười yêu,  
Cây hiền xum lại nhiều điều rì tai.  
Màu xanh tơ lại tranh đời,  
Sắc hồng như đóa hoa cười trong sương  
Gặp thu yếu ót vồ vàng,  
Tuyết dâng áo cười của nàng gái trinh.  
Xuân dâng hương sắc đón tình,  
Say mê Nhan Sắc trầm cảm xe duyên,  
Tôi yêu, Rừng hối bạn hiền,  
Tưởng chừng giấc mộng Đào Nguyên lai thành.  
Nàng Thơ xin hiện ra hình  
Đề hoa thêm thắm, đề hình thêm tươi,  
Sông Seine nước chảy ra khơi,  
Chảy về cố quan, gửi lời nhớ thương

Chép xong bài thơ, Văn Bình cần gấp rút bá cáo với bà con cô bác biết : tác giả Ca Ngợi Rừng Boulogne là tiến sĩ Nguyễn Văn Côn. Chính tiến sĩ Côn đã dành máy đưa tay cho Văn Bình trong một buổi giảng của Giáo sư Gaspardone. Như vậy Văn Bình không có ý lợi dụng Tiến sĩ Côn trích thơ kén vào một bức tâm thư nào.

Và chàng, Văn Bình đã minh xác trên nhật báo Tiếng Vang không có ý nghĩ ứng cử Tổng Thống thì còn tâm thư, tâm thiếc gì !

Anh chàng thứ ba là Văn Bình, ngụ tại xóm Clichy. Clichy có tiếng là xóm ăn chơi của kinh thành Ba Lê, nhưng cũng có tiếng là xóm của Người Hùng

Không phải xưa kia, nhà văn quá cố thân yêu Lê văn Tương đã thuê nhà ở xóm này nên đặt tên là xóm Người Hùng. Chỉ vì ở đây có đủ luật lệ giang hồ và các Đại Ca Quốc Tế ngự trị. Thỉnh thoảng nơi đây lại xảy ra một vụ thanh toán bằng tiêu liên.

Các Đại Ca tha hồ mà thi hành luật : bắn bỏ, chém bỏ, cấm không cho thẳng nào méc thẳng nào. Đó là luật Người Hùng của xóm Clichy.

Đứng xa xa chứng kiến, hay vào một rạp xiêng coi phim người hùng thì được. Đóng vai người hùng, quả tình Văn Bình không đủ gan dạ. Lốiчин mưới giờ tối, Văn Bình đóng chặt cửa ngủ kỹ. Kể ra ở xóm Clichy, ngủ sớm thế cũng có thể gọi là cũ lẩn. Mục đích của Văn Bình là cẩn tắc, tránh đạn lạc tên bay của các Đại Ca Quốc Tế. Thà về nương xóm ra tiền tuyến, chịu mọi nỗi hiểm nguy với các chiến sĩ, lại là chuyện khác.

Như vậy, chiếu theo sách địa dư của thành phố Ba Lê, ba anh chàng da vàng gốc Giai Chỉ ở cách nhau rất xa.

Nếu ba chàng cùng cuộc bộ đẽ đến gặp nhau ở một địa điểm Ba Lê, tinh ra ít nhất cũng phải nửa ngày mới gặp nhau, ấy là ba chàng đều phải khởi hành từ gà gáy. Đó là chưa kể giờ giấc không mấy khi ăn khớp giữa những đồng hồ Thụy Sĩ của ba chàng. Ngoài ra, phải phòng hờ đôi khi có một trong ba chàng sai hẹn hay quên hẹn.

(CƠN TIỄP)

KNS.80M.Q.CDP-28268

**THUỐC ĐIỀU KINH  
GYNOPAUSINE**  
**VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS**  
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI VN)  
**Eri bịnh: THẨY KINH CHẬM.**  
- KINH NGUYỆT ÍT.  
- TUÔI HỐI XUÂN VÀ DÂY THĪ.  
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.  
- ĐAU LÚC KINH KỲ.  
BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY.



### MỘT CHUYẾN ĐI

mưa bay lạnh tuổi thơ rời !  
tan thân lá ướt, nát dời lá khô  
bàn tay nắm ngón nuông hờ  
hoa râm mái tóc đôi bờ rong chơi

người đi trong suốt hồn người  
cười cay đắng chẳng ra lời biệt ly  
sao tôi không giết buồn đì  
khi trông lá cuối đường bay về trời ?  
nhạc xưa ru tui hồn người  
lòng rưng rức xéo cả trời tang thương  
một đi đau xót hai nguồn  
một hiu quạnh với bờ hoang, sóng sầu

chia ưu phiền gió tình ru  
rẽ đôi nhặt giữa sa mù trán gian  
đôi tay sơn dấu mặt vàng  
tổng đêm che biệt một phương người về  
LỆ DAO

### TRẦN VEN ĐỨC

#### DÊM RẠCH TRA

Sông xa trăng ngủ vật vờ  
Triều dâng con nước lặng lờ chảy xuôi  
Dồn trơ dáng cứng bùi ngùi  
Ủy nghi trán đิง kẻ thù ven đô  
Lô nhô thù, lúa lô nhô  
Sau lưng thành phố mập mờ đèn soi  
Xa xa đồng vọng nhạc, cười  
Bến tai bồng lồng tiếng người xung phong

#### TIỀN ĐỒN LÝ VĂN MẠNH

Mênh mông rừng nước mênh mông  
Đồn chờ vơ đứng giữa đồng...sóng reo  
Hiu hiu cơn gió hiu hiu  
Nhạc sầu vang tiếng nhái chiều gọi quê  
Trong chờ đợi đã mỏi mè  
Tiếng bay xa băng vỗ về lòng ta

MẠC DUNG

### TÔI ĐI CHÀO NHỮNG BƯỚC CHÂN

Tôi đi lang thang chào những bước chân  
Những bước chân người đã qua đời  
Những bước chân người còn ở lại  
Những bước chân e dè sợ hãi  
Những bước chân quá đỗi buồn phiền  
(Qui sứ đã quăng vào tim đông  
Một xác người hấp hối)

Ôi trái tim run như lá nhỏ  
Phận người như tăm giẻ lau  
Mà cơn cuồng phong đang thổi tung tai tả

Tôi đi chào bước chân em  
Chào bằng vui mừng chào bằng khuôn mặt  
Chào em thiên thần một cõi  
Chào em môi son gót mềm  
Xin cúi đầu chào tuổi thơ các em  
Còn nằm trong cõi sắt

Tôi đi, lịch sự chào các anh  
Các anh da đen, da vàng, da trắng  
Chào những người xưng tên thân hữu  
Chào những người đổi mặt kẻ thù  
Tôi chào các anh  
(Mà trời băng âm u)  
Hỡi các anh những người tượng trưng  
ngu xuẩn

Tượng trưng súng đạn tượng trưng hận thù  
Xin chào bước chân các anh lần cuối  
Những người sắp lìa bỏ quê tôi

Tôi lang thang về thăm quê hương  
Chào những bước chân rêu mòn quá khứ  
Những bước chân rạn nứt trên đồng  
Những bước chân hối hoảng đường đê  
Những bước chân ngày ở bờ Hàn  
Những bước chân mềm trên rạ ướt  
Những bước chân còn ở trái tim  
Còn đau trong thịt

Có ngày tôi phiêu du trên mây  
Chào bước chân đồng bào tôi trên trời

TRẦN CHU ĐĂNG  
(Vĩnh Long)

# SỰ THẬT VỀ BỨC TÂM THƯ CỦA BẢO ĐẠI



## KHÔNG PHẢI BẢO ĐẠI MÀ LÀ BƯU LỘC

VĂN BÌNH

Tuần trước, yêu cầu Đầu Gối đăng bức thư cài chính của Tiến sĩ Nguyễn Văn Côn, Văn Bình thề độc không bao giờ trở lại câu chuyện vô duyên này.

Nào ngờ, số còn nặng nợ, đúng bị sao Khầu thiệt chiếu tướng, Hôm nay nhận thêm bức thư của một ông bạn gửi đến trách móc thậm tệ, lời lẽ còn chua cay gay gắt hơn Tiến sĩ Côn.

Bức thư của ông bạn vạch rõ những sự lầm lẫn Văn Bình đã mắc phải trong khi viết bài «Lá bài Bảo Đại». Trước hết ông bạn nhấn mạnh bức tâm thư gửi về Nha Trang không phải của Cựu Hoàng mà của Hoàng thân Bảo Lộc viết. Về bài thơ Nước Tôi, Hoàng thân Bảo Lộc đã chép lại, dính vào bức tâm thư, có chủ thích là của một thi sĩ đầy thiện cảm với Nguyễn Triệu, nhưng không chủ thích rõ là của Tiến sĩ Nguyễn Văn Côn.

Về thiện cảm của Tiến sĩ Côn đối với Nguyễn Triệu, thú thực Văn Bình không được rõ lắm. Nhưng theo lời cài chính của Tiến sĩ Côn thì Hoàng thân Bảo Lộc phạm lỗi không xin phép tác giả trích lục bài thơ Nước Tôi. Đó là cảm nghĩ của Văn Bình.

Ngoài ra, ông bạn còn cực lực đính chính: ngày 2 tháng 5 âm lịch là ngày Đại hội Thường niên của Nguyễn Phước Tộc. Văn Bình viết nhầm ngày kỷ niệm Vua Gia Long thống nhất Nam Bắc, hội Nguyễn Phước Tộc họp đại hội ở Nha Trang là sai bét. Chỉ có một sự trùng hợp thôi.

Vâng, sai bét thì đúng là sai bét, nếu mỗi độc giả đi tìm con chí con rận sau khi đọc một câu văn.

Sự thực, trùng hợp hay sai lầm, không có gì quan trọng, Văn Bình lúc cao hứng viết với tất cả thiện chí và gân cho Nguyễn Phước Tộc một việc làm đầy ý nghĩa. Ông bạn và Nguyễn Phước Tộc không nhận, cải chính. Văn Bình đánh chửi, biết làm sao?

Ông bạn còn mỉa mai viết: sau khi đọc nguyên văn Lá Thư Ba Lê của Hoàng thân Bảo Lộc gửi về,

Dưới đây là nguyên văn lá thư của Bảo Lộc.

Paris, 15.5.1971  
41, Rue Copernic  
Kính gửi  
Ông HỘI TRƯỞNG  
và quý Ông, quý Bà Nguyễn Phước Tộc  
NHA TRANG.

Bà con thân mến,

Mãi đến hôm qua tôi mới nhận được thiệp mời, tờ thông báo và chương trình đại hội của Nguyễn Phước Tộc toàn quốc.

Tôi vội vàng phúc thư để đa tạ thịnh tình quý vị trong ban tổ chức.

Tôi lấy làm tiếc vì ngần trừng cách trở không được hân hạnh gặp gỡ toàn thể bà con và góp công vào sự thành tựu cuộc Đại hội. Nhưng bà con với tôi, tuy ngoài quan san mà trong gang tấc. Tâm trí tôi sẽ gần gũi bà con suốt thời gian nhóm họp.

Tôi đã đệ trình Hoàng Đế ngự lâm tài liệu ban Tổ chức có nhã ý gửi sang. Ngài nhờ tôi chuyển lời thân mến thăm hỏi quý vị và chúc Đại hội đạt được kết quả mỹ mãn.

Năm nay Nha Trang được quý vị chọn làm khung cảnh cuộc Đại hội. Nha Trang đối với tôi không phải là nơi xa lạ. Đã bao phen ngao du bốn biển nám hồ, tôi có thể nói rằng từ Đông sang Tây, từ Âu đến Mỹ, ít nơi quyến rũ tôi bằng cảnh vật Nha Trang. Nhờ công nhận lần thay trời tô điểm Nha Trang đã trở nên một đô thị sầm uất đặt trong cảnh hữu tình, so sánh chẳng kém gì miền Thanh thiên duyên hải Pháp (Côte d'Azur) hoặc nước Ý (Riviera Italienne) là những thắng cảnh trú danh hấp dẫn biết bao du khách.

Cảnh vật nơi quê cha đất tổ giục lòng kẻ tha hương khiền hưng và tự hỏi:

«Ai đào, ai dựng, ai xây  
Tuyệt sương ai gội, cỏ cây ai trồng»

Đặt câu hỏi này tức là thăm cảm và tri ân liệt thành.

Việc đặt lễ khai mạc Đại Hội đúng ngày Hưng Quốc Khánh Niệm không ngoài lý do đó, cho nên hàm ý nghĩa sâu xa. Từ ngày mồng 2-5 Nhâm Tuất đến nay, tính ra ngót 2 thế kỷ. Tuy từ bấy đến nay cuộc đấu biền voi đầy kim cương. Nhưng đã là người Việt Nam mà lại là dòng dõi Nguyễn Phước, ai lại không nhớ công lao đức Cao Hoàng trong bao nhiêu năm vào sinh ra tử để phục hưng Tổ quốc, thống nhất giang sơn.

«Nước ta đã đúc thành một khối»

Từ Nam Quan đến mũi Ca Mau,

Núi súng khai khẩn bấy lâu,

Mồ hôi nước mắt dài dầu gian lao.

Núi Tân Viễn dạn màu sương gió,

Sông Cửu Long thương nhớ đầy vời,

Lúa vang bát ngát Đồng Nai.

Rừng xanh bao phủ dãy dai Trường Sơn.

Đây là nơi mồ chôn kẻ trước,

Đây là nơi hẹn ước người sau.

Ngàn thu sinh tử chung nhau,  
Chung mong, chung nhớ, chung sầu, chung  
vui.

Nước non ấy ai người biết tới?  
Biết hay không cũng tại lòng ta.  
Hỏi rằng: nước ấy gần xa?  
Thưa rằng: nước ấy tên là VIỆT NAM.

oo

Thưa quý vị,

Sở dĩ tôi chép bài thơ này của một thi sĩ đầy thiện cảm với Nguyễn Triệu để hiến quý vị không ngoài mục đích nhắc nhở huân nghiệp tiền triều và hoạch định nhiệm vụ gia tộc. Tôi mong rằng gương liệt thánh tích thích lòng bão hái, hồn đúc chí can cường của giống nòi, và nhiệm vụ càng nặng nề tâm trí chúng ta càng phấn khởi,



Nhưng chúng ta có thể làm tròn nhiệm vụ ấy nếu chúng ta biết cùng chung nỗi ám ảnh, không riêng phần lao khổ, nếu chúng ta biết dung hòa kinh nghiệm các bậc lão thành với sức hăng hái của thanh niên gia tộc. Nói tóm lại sự đoàn kết chặt chẽ của bà con sẽ định đoạt cuộc tồn vong của giống họ giữa lúc thế sự đảo điên chung quanh chúng ta hằng ngày diễn ra bao nhiêu cảnh núi xương, sông máu, trong khi chiến tranh khốc liệt đã ghi lại bao vết thương đau trong tâm hồn và thể chất đồng bào.

Nhờ uy tín và sự cố gắng của đức Đoàn Huy Hoàng Thái Hậu, lễ Thượng Lương Thái Miếu đã cử hành trọng thể. Việc tái thiết Thái miếu hoàn toàn thành tựu sẽ là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa ông Chủ tịch và quý vị, cùng các bậc hảo tâm và thiện chí, nghĩa là phần đông con cháu Hoàng gia.

Tôi cầu chúc công việc hội tiến triển khả quan, hội viên hàng ngày càng đông và tình tương thân tương ái luôn luôn bền chặt.

Những ý kiến tôi vừa nêu không phải chỉ là ý kiến riêng của tôi mà là ý kiến của Hoàng đế và của phần đông bà con hải ngoại.

Vậy bức thư này khi rướm rà, xin bà con miễn chấp.

«Ai oí, xin tưởng lời ai với  
Ai có thương ai mới dặn dò»

Nay kính thư  
BƯU LỘC

## Văn hóa

Lần đầu tiên có một vị Tống Thống đi lễ lăng Tả quân Lê Văn Duyệt. Các báo đều loan tin như vậy.

Nếu quả thiệt đây là một vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên đi lễ Lăng Ông thì chắc chắn có lý do. Tại sao trước kia không ai đi lễ mà nay lại có ông Tống Thống đi lễ đức Tả Quân?

Chắc chắn không phải vì lý do bầu cử, vì đức Tả Quân ngài không bỏ phiếu nữa. Ứng cử viên nào xin phiếu cũng đi xin phiếu người sống chờ không lẽ đi xin phiếu người chết — dù chúng ta biết rằng trong cuộc bầu cử phổ thông nào cũng có thể có rất nhiều phiếu ma!

Vậy nếu Tống Thống không tới Lăng Ông xin phiếu thì tại sao lại xảy ra cái biến cố «Vị Tống Thống đầu tiên đi lễ Lăng Ông» để cho bà con bên Gia Định lấy làm vinh dự và bị kẹt cầu kẹt xe suốt một buổi sáng?

Thưa, giả thuyết của ông Đạo Cầy để giải thích biến cố trên là một giả thuyết hoàn toàn văn hóa.

Sở dĩ có vị nguyên thủ Q. Gia đầu tiên đi lễ đức Tả Quân, đó là nhờ chính sách văn hóa của cụ Mai Thị Truyền. Trong quan điểm văn hóa của cụ Truyền, các hội Phụng Tự Thánh Thần mà hội Thương công quý tế chủ trì Lăng Ông cũng thuộc loại đó, đều là các hội hè văn hóa văn hiến cả.

Nhờ ơn giáo hóa của cụ Mai nước ta bắt đầu biết nghề thờ cúng đình miếu là một nghề văn hóa, đáng mời vào Hội Đồng Văn Hóa!

Phàm người quân tử có mặt ở đâu thì ơn giáo hóa thẩm nhuần nơi đó. Nay cụ Mai Văn Hóá đã ngồi trong chính phủ mấy năm thì chắc Tống thống cũng bắt đầu thích thờ cúng lễ lậy!

Chỉ tiếc một điều là lẽ ra TT phải ghé qua đền Hưng Đạo Đại Vương ở đường Hiền Vương lạy trước. Ngài cũng là một vị anh hùng dân tộc, và theo hệ thống quân giải hiện nay thì đức Thánh Trần còn ở cấp bậc cao hơn đức Tả Quân 5 lần lận!

## sinh tử phu

### ÔNG ĐẠO CẤY

#### Xin xăm

Chung quanh việc Tống Thống quang lâm đến lăng Tả Quân, người ta đồn rằng trong chương trình sẽ có mục xin xăm Lăng Ông, nhưng sau đó lại bị bãi bỏ.

Đó là chương trình chính thức. Nhưng theo ông Đạo Cầy năm mồng biết thì trong buổi lễ viếng Lăng Ông, Tống Thống có vào xin xăm nhưng dấu không cho bà con coi.

Khi đó Tống thống ngài vào trước bàn thờ đức Tả Quân khấn khuya, rồi ngài cầm cái ống xăm ngài lắc. Ngài lắc đi lắc lại mãi mà không có cái thăm nào chịu bật ra. Ông bí thư phủ đầu rồng thấy vậy lạ quá bèn kêu vị thủ bỗn Lăng Ông hỏi:

— Tại sao thăm nó không chịu bật ra?

— Dạ thưa có lẽ vì người xin xăm không khẩu rõ là xin xăm về mục gì, tình duyên hay là buôn bán, vận mạng, quan lộc v.v..

— Dạ, chắc ngài không cầu về tình duyên?

— Thì còn cầu chi nữa!

— Còn về mục làm ăn buôn bán?

— Chắc cũng không luôn!

— Còn về quan lộc?

Đến đây thì không ai biết trả lời sao. Một người tòi ghé tai Tống thống thưa rằng:

— Dạ thưa Tống thống, ngài có định xin xăm để hỏi về vấn đề bầu cử tháng mười không?

không lẽ năm 1967 điều khoản đó của dự luật bị coi là Vi Hiển, thiếu dân chủ, không hợp lý thì nay cũng điều khoản tương tự như vậy lại coi là Hợp Hiển?

Thì rõ ràng là Trần công Quốc giàn dị và ngày thơ! Vì năm 1967 nó khác và năm 1971 nó khác. Năm 1967 đã làm chỉ có Tối Cao Pháp Viện, cái Tòa Án đã Cao mà lại Tối nữa.

Năm 1967 trung tướng Nguyễn Văn Thiệu mới là chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia cũng như Ông Trần Công Quốc mới chỉ là sĩ quan hải quân. Năm nay ông Thiệu là Tổng thống, còn ông Quốc là dân biểu. Đầu có cái chi là giống như cũ nữa đâu!

Vậy mới biết là những người làm chính trị không chịu suy nghĩ cho kỹ. Khi còn khoác áo quân nhân thì ông Quốc thông minh nay làm dân biểu thì lại tối dạ đến mức đi kiện tận cái Tối Cao!

Trong bản án của Tòa Tối Cao, ông chánh án có dạy rằng: điều 52, khoản 5 của hiến pháp ghi rõ ứng cử viên Tống thống phải hội đủ điều kiện các điều kiện trong luật bầu cử, Nay đạo luật bầu cử có điều 10 khoản 7, cũng chỉ là một điều kiện khác mà thôi, thì tất nhiên các ứng viên phải hội đủ rồi!

Về điểm này, ông Đạo Cầy đã phát biểu ý kiến một lần, nay xin lập lại.

Nếu ông Đạo Cầy mà làm luật thi cam đoan ông Đạo còn thêm nhiều điều kiện khác vô nữa! Tại sao không?

Vì dụ ông Đạo Cầy sẽ xin ghi thêm luật lệ rằng: ứng cử viên TT không được để râu chẳng hạn. Tại sao không? Làm TT mà để râu tự dụng miêm nó ngửa ngay, mất thời giờ cạo râu tia râu, mà thời giờ đó toàn là thời giờ để phục vụ quốc gia cả!

Ông Đạo cũng có thể đưa ra một điều kiện khác là: Ứng cử viên TT không được sút răng và không được làm răng giả. Tại sao không? Tống Thống mà lại sút răng lở khi đi ăn tiệc với các ông Tống Thống khác, nói câu chi có hại cơm nó bắn ra ngoài, có phải là mất thể diện quốc gia không?

Vậy nếu ông Đạo Cầy làm luật và ghi hai «điều kiện khác» như trên vào luật, thì chắc chắn những điều kiện khác đó cũng không vi hiến. Nó cũng chỉ là những điều kiện khác dự liệu như hiến pháp đã nói mà thôi. Chịu không?

#### Üng cứ

Một trong các nỗi khổ tâm của bần đạo trong tuần qua là đi đâu cũng bị người ta hỏi «ông Đạo có ứng cử không?»

Người ta làm như thế phàm đă là người quân tử thì đều phải ứng cử.

Trong khi đó thì bần đạo lại rất lấy làm đau lòng khi thấy một đồng nghiệp thân thiết của mình là ông Tú Kieu cũng ra ứng cử. Nói đúng hơn thì không phải ông Tú Kieu ứng cử mà đó là ông Trần Đức Uyễn bút hiệu Tú Kieu đã ứng cử.

Ôi! bạn Tú Kieu của ta ơi! Thị hành cái bần phận Tu Tề Trí Bình của người quân tử đâu cứ phải đi ứng cử. Trong quốc hội người ta cãi nhau có theo vận điệu chí đâu mà một thi sĩ trào phúng như bạn cũng định dấn thân vô! Quốc hội là cơ quan làm ra luật pháp, mà bạn thì đi xe gắn máy cả năm không có đóng thuế, bạn không theo luật thi làm luật thế nào được? Vả chăng người ta vô quốc hội, người ta còn biết buôn bán, kiếm chác, bạn đâu có khả năng về bách phiến, vàng lậu, kiếm nghị và buôn bạc mà bạn cũng đòi nhào dô?

Cái nghè dân biểu nó là nghè đại diện cho dân chúng. Mà nghè cầm bút cũng là nói tiếng nói của người dân, chờ không phải là không?

Khi Tú Kieu làm thơ, thi Tú Kieu đã đại diện cho cả trăm ngàn độc giả, Tú Kieu đã nói lên tiếng lòng của cả triệu đồng bào! Còn chi phải kiềm chặc lấy mấy ngàn lá phiếu như me sú Giáp Văn Thập hay cái mực mồi son mà phấn Trần Kim Thoa để xứng danh là đại diện dân?

Sứ mạng người cầm bút chẳng lớn lao hay sao mà bạn phải đi tìm «đường lối phục vụ» khác?

Và lại cái đời làm chính trị vốn không thích hợp với những người

nghệ sĩ và có suy tưởng. Xin kể hầu ông Tú Kieu câu chuyện sau đây, hy vọng rằng nghe xong ông sẽ chán không mò mẫm đi làm chính trị nữa.

Chuyện kể vào thời người ta có thể ghép được óc, cũng như các bác sĩ đã ghép được tim.

Có một nhà tỷ phú bị bệnh, phải giải phẫu và ghép óc mới sống được. Trong ngân hàng óc thì có đủ loại óc để cung ứng. Bác sĩ giải phẫu hỏi ông tỷ phú muốn có loại óc nào?

— Tôi muốn có bộ óc nào thiêt tốt!

— Một bộ óc của một nhà khoa học nhé? Giá 200 ngàn Mỹ kim.

— Có thứ nào tốt hơn không?

— Có bộ óc này của một nhà bác học đã được giải Nobel giá 500 ngàn Mỹ kim!

— Có cái nào mắc hơn nữa không?

— Dạ có bộ óc này của một ông dân bần, giá một triệu Mỹ kim lận

— Ủa, sao mắc hơn mấy thứ kia vậy?

— Dạ, vì mấy thứ kia bị sử dụng hơi nhiều. Còn bộ óc của ông dân, biếu gần như còn mới nguyên. Các ông DB ít khi dùng tới óc.

### TÙ XA VỀ

tôi xa về bờ ngỡ  
lúa nàng hương vừa độ  
sao diều vi vu ngang  
trời xanh thơm mùi rơ

tôi xa về rẫm rúc  
bàn tay ngoại dân deo  
nội buôn hoen mắt đục  
rời trong cơn mưa chiều...

tôi xa về lè loi  
xóm làng tan nát hết!  
tôi i còn tôi, còn tôi  
mùa mưa sao u hoài?

cánh đồng khô vết lừa  
tôi cầm tôi trong đó!  
đời ngoại vè, mẹ vè  
cho khán bông, áo lụa...

NGÂN UYỀN

# CÁNH HOA CHÙM GƠI

Nguyên tác  
« THỎ TY HOA »  
của QUỲNH DAO

bản Việt văn  
LIÊU QUỐC NHĨ

## (TIẾP THEO)

Mạc Bình ôm bình hoa bước ra ngoài, tôi đứng trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc ngắn, ngắm lấy hình ảnh tươi mát của mình trong gương, hai vết chân mày thẳng làm tôi mang chút hơi hướng con trai, vết những cọng tóc xoè trước má, tôi lại ngửi thấy mùi thơm của hoa, nhìn ra khung kính hở ở cửa sổ, những cánh hoa khoe sắc trong rừng cây xanh um, màu đỏ lấp lánh như lung linh trong nắng khiến tôi ngẩn ngơ cả người. Hoàn cảnh cuộc sống mới khiến tôi cảm thấy vui sướng, hình ảnh đèn tôi với cái chết của mẹ đã mờ dần, bần thần hồn nhiên lại đến với tôi, nhìn bầu trời xanh mây trắng, ngắm cảnh xanh um của hoa lá, lòng tôi mở rộng muốn ca vang.

Ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang, tôi chạy nhanh xuống lầu, trong gian phòng ăn rộng và sáng sủa, tôi thấy giáo sư La Nghị đang dùng bữa ăn sáng có lẽ đã nghe thấy tiếng chân xuống lầu, ông ngang lèn nhìn, trong vùng ánh sáng то, mái tóc ông vẫn bồng bềnh như ngày qua, hàm râu vẫn như cổ đại ngày xuân, che khuất cả chiếc miệng.

Chỉ có đôi mắt là hai ngọn đèn trong khu rừng thẳm đang chăm chú nhìn tôi.

— Chào giáo sư ạ. Tôi cười nói.

— Ủ. Ông ậm ừ một tiếng rồi lại chăm chú nhìn tôi ra lệnh: Ngồi đó đi !



Tôi ngồi xuống trước mặt ông, trên bàn những thói xúi xích và món cải xào. Một người đàn bà trung niên mang đến cho tôi chén cơm trắng. Giáo sư La Nghị tiếp tục cúi xuống dùng đĩa tẩm, không nhìn tôi nữa trong khi tôi vẫn tò mò nhìn ông, bỗng nhiên, ông ngẩng lên nhìn thẳng tôi :

— Sao không ăn cơm đi ? Đôi chân mày ông nhíu lại. Em làm gì nhìn tôi dữ thế ?

— A...A... Tôi hờ hững đáp. Dạ tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu bằng cách nào giáo sư cho cơm vào miệng mà không làm lấm những sợi râu quanh miệng ?

Lời nói tôi vừa dứt, bỗng tiếng cười dòn thật to nổ ra ở phía sau, tôi quay đầu nhìn sang, bỗng một thanh niên từ thang lầu chạy bay xuống, đến cạnh tôi mỉm cười thú vị, tôi chợt thấy đôi mắt của hắn và giáo sư La Nghị giống nhau, chỉ khác 1 điều là hắn sạch sẽ hơn, râu hàm cạo sạch, đầu tóc chải ngắn nắp, Áo chemise trắng, cavate màu xám bạc, nhìn tôi cười, đôi mắt pha lẩn nét tinh quái đưa cợt không có vẻ đứng đắn tí nào. Giáo sư La Nghị trừng mắt nhìn hắn :

— Hạo Hạo mày làm cái gì đấy ?

— Phải cô này là cái cô mà hồi hôm còn chút nữa ba đuổi ra ngoài đó không hở ba ?

Gã thanh niên vừa nói xong quay sang tôi cũ minh thật sát. Xin lỗi cô, cho phép tôi được tự giới

hiệu, tôi là La Hạo Hạo, nhưng tên Hạo Hạo có vẻ nữ tính quá nên xin được gọi tắt là La Hạo để nghe hơn.

Giáo sư La Nghị hé lông :

— Mấy có ngồi xuống không Hạo ?

La Hạo Hạo ngồi xuống đài mắt trong sáng vẫn tinh quái nhìn tôi, hắn hắng còn quá trẻ, có lẽ chỉ là đứa con nít mới lớn hơn tôi ba hay bốn tuổi là nhiều.

— Thưa cha cô họ Mẫn này ở luôn trong nhà mình hở cha ? La Hạo Hạo quay sang nhìn cha hỏi.

— Ủ. Giáo sư La Nghị ậm ừ. Việc đó không liên can gì đến mày cả, bữa nay có học không mà giờ còn chưa chịu ăn cơm đi ?

— Có hay không có học gì cũng vậy mà thôi. La Hạo Hạo bất mãn, nhìn sang tôi gã hỏi :

— Cô tên chi ?

— Dạ tên Úc My. Tôi đáp.

Hắn móc cây bút nguyên tử từ túi áo ra, viết hai chữ «Ý Mai» trên quyển sổ nhỏ giơ cho tôi xem, đôi mắt nhìn tôi dò hỏi :

— Phải tên viết như vậy chăng ?

— Không. Tôi đáp, đoạn lấy bút viết hai chữ «Úc My». Hắn gật đầu mỉm cười :

— Chữ Hán thật phong phú phải không cô ? Cùng đồng âm nhưng lại khác chữ.

Giáo sư La Nghị nghiêm khắc :

— Hạo Hạo ! Cút ngay đi, tao có chuyện muốn nói với Úc My.

La Hạo Hạo chống đối — Thưa cha !...

Giáo sư La Nghị tròn xoe mắt giận dữ — Tao biểu cút ngay, có nghe không ?

— Thôi được, để tôi đi. La Hạo Hạo miễn cưỡng đứng dậy, hắn nhìn tôi nói : — Úc My, có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau, ở trong nhà họ La của chúng tôi, cha con không thể cùng sống một nhà được, hai người mà ở chung nóc nhà sẽ sụp ngay, cha con chúng tôi không ai chịu được ai cả.

Nói xong, hắn quay đầu về ngay ra cửa.

Trong này, Giáo sư La Nghị đã dùng xong đĩa tẩm, ông đứng dậy cung cỏi và vấn tắt :

— Úc My, tôi nghĩ rằng tôi có quyền gọi tên cô, đã từ lâu rồi mẹ cô là người bạn thân của gia đình chúng tôi. Mẹ cô là một người đàn bà cứng cỏi không phục ai cả, ba tháng trước, người có viết cho tôi một bức thư nhưng không có viết địa chỉ, có lẽ vì bà ấy không muốn cho chúng tôi biết để đến gặp bà. Tuy nhiên vì bà muốn chúng tôi chàm sóc cô, nên cô sẽ được chúng tôi chu đáo lo lắng, nhưng cô một điều cô cần lưu ý, là đối với Hạo Hạo, cô cần phải đề mặc hắn, đừng chú ý đến hắn là thằng lêu lổng không dạy bảo được. Còn riêng đối với Khởi Kì, tôi mong rằng cô và nó sẽ là chị em bạn tốt,

Giáo sư Nghị đưa mắt nhìn lên thang lầu, như

muốn tìm kiếm dáng Khởi Kì, nhưng chiếc thang vắng người. Một lúc ông lại tiếp tục: Khởi là con gái của chúng tôi, còn riêng đối với vợ tôi.. Ông chợt nhìn tôi, giọng nói biến thành nhẹ nhàng êm ái — Sáng nay nàng đã gặp em rồi phải không ?

— Vâng ạ ! Tôi đáp, hồi tưởng lại hình dáng người đàn bà xanh gầy. — Nhưng lúc đó cháu không biết đó là bác gái.

— Bà ấy rất yếu. Giáo sư nói — Ít khi rời phòng ra ngoài, tối nhất, em đừng làm phiền bà ta nhé !

— Vâng ạ. Tôi mím chặt môi — Tôi sẽ cố gắng hết sức không làm phiền mọi người !

Giáo sư La Nghị đăm đăm nhìn tôi.

— Tánh nết của em giống mẹ như đúc.Ương nghịch, cố chấp, giàu tình cảm nhất là hay tự ái.

Tôi biện hộ — Nhưng mẹ là người rất tốt !

Giáo sư Nghị ngắt ngang — Đúng vậy, nhưng thời hấy ăn cơm đi, cơm nguội rồi đấy !

Nói xong ông bước ra khỏi phòng ăn.

Tôi một mình ngồi trong phòng ăn rộng thênh thang dùng hết bữa điểm tâm. Gian phòng này giống như phòng khách có rất nhiều cửa, trong số đó, có một cách cửa toàn bằng kính nhìn suốt qua vườn hoa, có lẽ ngôi nhà này rộng hơn tôi tưởng nếu không vì quá xa lạ với nhà họ La, có lẽ tôi đã đi thăm hiêm một lần cho biết, bây giờ chưa quen nhiều thì đành nhẫn nhịn vậy. Buồng chén cơm xuống, tôi nhìn quanh, trên tường treo la liệt ba bốn bức tranh sơn dầu, đa số là những cảnh tối mờ ảo, dưới mỗi bức đều có chữ ký «K.K.» bằng tiếng Anh.

Bước lên lầu, đi về phòng tôi, nhưng khi bước qua một gian phòng có cánh cửa hở, tôi tò mò dừng lại nhìn. Bà La Nghị đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn, bộ áo trắng thêu hoa với thắt lưng thả rộng hai bên, đầu tóc được búi cao, để lộ chiếc gáy trắng nõn, gương mặt day ngang ra cửa để lộ một nét đẹp tuyệt vời, sống mũi cao với hai hàng lông mi cong vút, dáng dấp thật trang trọng, cao quý, thanh nhã như một bức họa.

— Vào đây em ! Bỗng nhiên bà ta nói.

Tôi hốt hoảng nhìn quanh, nhưng không có bóng người thứ hai nào khác ngoài tôi, vậy có phải bà ta gọi tôi chàng ? Tôi do dự không hiểu nên vào hay không ? thì bà ta đã quay sang, đôi mắt to đen châm chüz nhìn tôi :

— Tôi kêu em vào đây ! Bà ta nói, giọng nói thật lạnh lùng.

Tôi bước vào, sực nhớ lại lần gặp mặt ban sáng có lẽ tôi đã vô lê đối với bà, nên vội cười và gật đầu chào :

— Thưa bác ạ.

Bà Nghị nhìn tôi đăm đăm, một lát sau bỗng nói :

— Lại đây em.

Tôi bước đến gần, trong lúc bà châm chüz nhìn

tôi, rồi bỗng nhiên đôi mắt đẹp của bà ta như bị lẩn sương mờ bao phủ, bà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy vai tôi, rồi lại nắm lấy hai tay tôi, những ngón tay thon dài trắng bệch so với màu da cháy nắng khỏe mạnh của tôi, tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Bà ta xiết chặt tay tôi, rồi như mơ màng nói :

— Mùa da đẹp quá, đẹp như nước da của mẹ em. Đoạn ngang lên nhìn tôi :

— Mẹ em với tôi như hai chị em ruột, bà ấy thường bảo tôi: Em đừng làm như vậy, em đừng làm như thế kia, hãy nghỉ ngơi nhiều để mập ra tí! Bà chăm sóc tôi tạo cho tôi một cuộc sống rất đẹp, mèn cùa màu trắng, nệm trắng, khăn trải bàn cũng trắng, tất cả cái gì cũng trắng cả. Mẹ em nói. Nay Nhã Trúc, chỉ có màu trắng là thích hợp với em thôi, em đẹp quá, phải chi chị đẹp bằng một phần mươi của em thì hay biết mấy. Mẹ em không cho tôi làm một việc gì cả, thương tôi như thương con búp bê. Bà ấy nói là: Tôi sẽ chăm sóc em suốt đời, suốt đời.

Tiếng nói của bà Nghị bỗng trầm hản đi, gương mặt càng trắng bệch ra, tia mắt như hòn mè, như hồn loạn nhìn lấy tôi. Sự thay đổi của bà làm tôi khiếp sợ, tôi quỳ xuống, lo lắng :

— Bác Nghị, bác làm sao thế?

Đôi tay bà vẫn nắm chặt lấy tôi, đôi mắt càng lúc càng to như đang tóe lửa, như đang chửi tôi như không hề nghe thấy, miệng vẫn lai nhái: Em là em gái tôi, tôi sẽ chăm sóc em suốt đời, suốt đời.

Cứ mấy câu đó nhai đi nhai lại, đôi mắt càng lúc càng to như đang tóe lửa, Tôi hoảng hốt cự đờ thử rút tay ra, nhưng bàn tay tôi như đang đị kèm chặt trong dây kẽm không rút ra được, tiếng lai nhái càng lúc càng nhanh để rồi không biết bà ta nói gì nữa: Tôi hoảng la to :

— Bác Nghị, Bác Nghị, Bác làm sao vậy?

Tôi cố gắng chống trả để rút tay ra, nhưng vẫn không được vì bị kèm chặt, chúng tôi đang quần thảo nhau, thi bỗng nhiên một tia sáng lóe trong đầu: Hay là bà ta điên!

Ý niệm này càng làm cho tôi khiếp đảm hơn, vì tôi sợ người điên hơn gấp trăm lần ma quỷ. Tôi vội la lớn :

— Buông tôi ra! Buông tôi ra!

Có tiếng người chạy vào phòng, tôi quay sang, đó là một thiếu nữ rất đẹp, cô ta chỉ nhìn thoáng tôi, xong vội chạy ra. Lập tức, tôi nghe tiếng gót giày nẹo mạnh trên cầu thang, sau đó bóng dáng cao lớn của giáo sư La Nghị chạy đến, đặt hai bàn tay to lớn của ông lên vai bà Nghị. Ông lớn tiếng gọi:

— Nhã Trúc.

Bà Nghị buông lỏng hai tay tôi ra, đôi mắt quay sang nhìn giáo sư, sau đó lại khóc ngất:

— Chị ấy nói là lúc nào cũng chăm sóc em. chăm sóc suốt đời kia mà!

— Thôi nín đi, Nhã Trúc. Giọng giáo sư La Nghị thật nhẹ nhàng giống như đang vỗ về chú mèo con, ông nép đầu bà Nghị vào lòng, chiếc đầu nhỏ búi cao tóc tựa vào lòng ngực vững chãi, một mặt ông đưa tay vuốt ve chiếc lưng gầy của bà vỗ về: — Thôi nín đi em, Nhã Trúc, nín đi Nhã Trúc.

Bà Nghị vẫn còn chút thút thít khóc, nhưng rồi cũng nín đi, một lúc lâu, trước đây đã lè nhẹ chòng, vẻ mặt đã tĩnh hẳn, bà nhẹ nhàng bảo:

— Anh Nghị, em xin lỗi mình.

— Không có cả phải không em? Ô. Nghị nói, đôi mắt thật hiền từ, khiến tôi có cảm giác như đó không phải là đôi mắt của giáo sư Nghị, vì với một người có bản tính cộc cằn thô lỗ như ông lại có thể dịu dàng như vậy được sao? Ông Nghị lại vỗ nhẹ lên lưng vợ:

— Thôi mình đi nằm nhé, để anh sai Mạc Bình vỗ hẫu em.

Bà Nghị gật đầu, đứng lên bước về phía giường ngủ ngoan ngắn như con thỏ trắng,

Tôi bước ra khỏi cửa, giáo sư Nghị theo sau, nhìn thấy tôi vẻ dịu dàng lúc này của ông bỗng biến mất, ông tròn xoáy mắt giận dữ:

— Cũng cô nữa, Ai bảo cô đến quấy rầy bả chi vậy? Tôi đã bảo cô rời mâm, kêu cô đừng làm rộn mà chẳng nghe?

Tôi cảm thấy cả một trời oán ức, chỉ có trời mới kêu tôi quấy rầy ba ta, vả lại nếu biết trước bà ghê gớm như vậy, thì tôi đã lánh xa từ lâu rồi.

Mở miệng, tôi lầm bầm: — Không biết ai quấy rầy ai trước.

Giáo sư Nghị trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt bất mãn bỏ đi, tôi bước về phòng, lòng đầy hối hận và khó chịu. Chỉ mới là buổi sớm mai đầu tiên đến ở mà đã không may như thế này! Vào phòng ngồi ở mép giường nghĩ đến cuộc sống gò bó ở nhà nha người phải và chạm bao nhiêu khuôn mặt, bắt giác tôi thở dài.

Có chiếc bóng đèn đứng án trước mặt, ngang đầu lèn, thi ra là cô gái ban nãy trong phòng bà Nghị, cô ta nhìn tôi gật đầu bảo:

— Thấy chị không khép cửa, tôi mới bước vào.

Nhin gương mặt cô ta rất trẻ, có lẽ không lớn hơn tôi, chiếc robe màu trắng với mái tóc xõa chầm vai, không cần ai giới thiệu tôi cũng đoán được cô ta là ai, khuôn mặt giống tạc mặt mẹ cô nhưng lại đẹp hơn nhiều, làn da mịn màng trắng xanh như bà Nghị, đôi mắt đen nhảy hơi sâu, hàng lông mi cong với đôi môi mỏng tạo nên một vẻ đẹp xinh lung linh người. Khiến tôi tuy không phải là con trai vẫn bị mê hoặc. Bản tính tôi từ xưa tới giờ lúc nào cũng tôn sùng cái đẹp, tuy nhiên vẻ đẹp tượng tự mẹ cô vừa cao quý, trang nhã này khó được người ta thích hơn.

— Chị là Khởi Khởi phải không? Tôi hỏi.

Cô ta gật đầu không đáp.

— Tôi là Mẫn Úc My. Tôi tự giới thiệu.

Cô ta lại gật đầu với vẻ cao ngạo và lạnh lùng như không muốn nói chuyện với tôi, thế là, tôi cũng yên lặng, đến một lúc sau, mới nghe cô ta nói:

— Mẹ tôi thần kinh suy nhược, nhưng không đến nỗi nào. Đầu lúc mới nỗi cơn một lần nhưng mỗi lần có cha bên cạnh, là người hồi phục nhanh chóng.

Tôi nhìn cô ta, lòng bỗng xúc cảm, tôi nghĩ rằng có lẽ cô ta nói như thế để cho tôi khỏi lo sợ bà Nghị nữa, với vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong lại chứa đựng 1 trái tim hiền hòa, vì có nhiều người trời sanh ra không biết hiểu lối tình cảm của mình cho người biết. Nghĩ thế, tôi càng thấy thích Khởi Khởi hơn. Tôi nhiệt thành nói:

— Vì sao? Sao không mời bác sĩ đến khám bệnh cho bác?

Cô ta bỗng trừng mắt nhìn tôi:

— Tại sao cô biết chúng tôi không mời bác đến khám bệnh cho mẹ?

Nói nhiệt thành của tôi đã bị nhúng vào nước, tôi nghĩ rằng nói càng ít càng hay hơn, nói nhiều chả ích gì lại dụng dinh nữa thì khô, tôi thè với chính mình, là sẽ không nói một câu nào nữa hết.

Nhưng rồi bỗng nhiên từ vườn hoa bên ngoài khung cửa sổ, tiếng hát lan lanh của một cô gái dội vào, tiếng hát ấm và thanh, lại ca một bản nhạc quen thuộc mà mẹ thường hát:

«Hoa phi hoa, vụ phi vụ  
Dạ bán lai, thiên minh khứ  
Lai như xuân mộng bất đa thời  
Khứ tựa triều vân, vô thỏa xứ

Tạm dịch:

Chẳng phải là sương, chẳng phải hoa  
Nửa khuya em đến, sáng em về  
Đến như xuân mộng trong giây lát  
Đi tựa mây trời không định nơi.

Tiếng ca lanh lót lập đi lập lại mãi, tôi như bị lôi cuốn bởi tiếng hát, quên đi lời thề lúc nãy, ngang đầu lên hỏi Khởi Khởi:

— Ai đang hát thế hở chị?

— Gia Gia hát đấy, Cô ta nói, đoạn *lạn* lùng quay đi khi tôi chưa kịp hỏi tiếp câu thứ hai. Gia Gia là ai vậy? Thị cô ta đã ra khỏi phòng.

Tôi hơi ngẩn người lên, lại bị tiếng hát cuốn hút ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ ra ngoài chỉ thấy vườn hoa dày đặc, tiếng ca phát ra từ đó, chỉ nghe tiếng hát mà người đâu không thấy. Tôi lắng tai nghe, tiếng hát lập lại:

«Hoa phi hoa, vụ phi vụ  
Dạ bán lai, thiên minh khứ  
.

Nhìn không nổi tinh tú mờ. Gia Gia! Ở nhà họ La này lúc nào cũng thích dùng tiếng lập như: Hạo Hạo, Khởi Khởi rồi lại thêm Gia Gia. Thế Gia Gia có phải là em út của Hạo Hạo và Khởi Khởi hay chăng? Nghe tiếng hát, có lẽ cô bé này đẹp lắm! Bước ra cửa, tôi biết rằng ít bước ra

khỏi nhà chừng nào tốt chừng này. Chỉ một buổi sáng đầu tiên, tôi đã bị rung rinh như vậy rồi, nhưng rồi cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của tiếng hát, tôi phải tìm cho ra người ca bài hát trên. Bước xuống lầu, nương theo tiếng hát, tôi bước ra vườn hoa.

□

3

Mở vội cánh cửa từ phòng ăn thông ra ngoài, nhảy xuống mấy bậc tam cấp, bước vào khu vườn cây rộng lớn, ven theo con đường nhỏ trải đá và được che mát bởi những hàng cây cao, tôi bước vào vườn hoa. Vườn hình tròn, giữa tròn một trụ sắt, bên ngoài nhiều loại hoa được vun trồng rất thử tự, hàng ngoài cùng rộng nhất đầy hoa hồng, mùi hương thơm ngát, những cánh hoa rơi lá tâ chung quanh theo ngọn gió nhẹ đầu hè. Vượt qua vườn hoa, là khu rừng cây nhỏ, thoảng nhìn không thấy thử tự nhưng khi lại gần thì mới nhìn thấy sự chăm sóc khéo léo, những cây tùng, cây bá tuy chưa thật lớn nhưng thẳng vút tên cao trông rất hùng vĩ. Xem kẽ là những hoa hướng dương và trà hoa, có lẽ vì chưa đến mùa nén trà hoa chưa thấy nở, chỉ có loài hướng dương là phô lấn sắc hương trong những đám lá xanh thu hút, bên dưới thân cây các loài hoa khác như hoa hồng, cúc, thạch lựu, tường vi... nở dày không đếm xuể lẫn với những loài cây khác mà tôi chưa biết tên.

(CÔN TIẾP)

## PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lơi, gải túi đâu ăn Ian túi đó  
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết  
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN  
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Đối các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Hu Lãm—CHOLON—KNBYT số 3 — 9.5.63

# ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

## CHÍNH TRỊ

### Bồ câu... diều hâu

Sinh hoạt thanh niên, sinh viên hình như đang lắng xuống sau cơn xung động mãnh liệt vì cái chết của Lê khắc Sinh Nhật. Nhịp sống dần trở về mức độ bình thường thì một cơn sóng nhỏ đi tới: hai phe «bồ câu» và «diều hâu» lần đầu tiên chinh thức đụng độ nhau trong trận «gáy» về lý tưởng thanh niên trong xã hội Việt Nam hiện nay. Buổi hội thảo biến thành cuộc tranh luận của hai khuynh hướng chính trị này đã được ban Tờ chúc Bầu cử BCHUHTNQG tổ chức vào 9 giờ sáng Chủ nhật 11-7 tại Hội trường Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên số 4 đường Duy Tân Saigon.

Sau khi DS Hoàng Ngọc Tuệ (phong trào Du ca) rào trước đón sau rằng buổi hội thảo này không ăn nhập gì đến các cuộc bầu cử sắp tới (hình như ô). Tuệ có ra dân biểu.

LS. Bùi Chánh Thời, thuyết trình viên của buổi hội thảo, đã trình bày thực trạng bế tắc hoạt động của 41 đoàn thể thanh niên. Nguyên nhân sự bế tắc đó là thanh niên đang bị đưa vào đoạt động trong «trại lính». — Sự đánh mất lý tưởng của thanh niên hiện nay chỉ vì tuổi trẻ VN đang chịu một cuộc chiến bi thảm, một hoàn cảnh xã hội dở vỡ với những cảnh tượng bi ôi phơi bày trước mắt. Cho nên đòi hỏi thanh niên phải có lý tưởng trong hiện tinh là một điều mờ hờ. Từ đó, diễn giả kêu gọi tuổi trẻ phải làm cách mạng một khi phản kháng không còn hữu hiệu.

Sau 10 phút giải lao GS Lý Chánh Trung mở đầu cuộc tham luận với luận điệu châm biếm, mỉa mai. Ông nói tiếp ý kiến LS Thời khi cho rằng phái thay đổi chế độ, giành lại chủ quyền nằm trong tay

lũ tham nhũng và thực dân trả hình. Đì xa hơn nữa, ông cho rằng Hòa Bình là điều kiện tiên quyết để giải quyết tất cả vấn đề thanh niên. Ông phân loại thanh niên làm 3 hạng coacủa chính quyền: Ngoan, hư và cứng cỏi. Ông đọc hàng loạt những câu thơ của các thi sĩ trẻ thuộc thành phần con cái cứng đầu cứng cỏi. Nội dung những câu thơ, bài ca đòi hỏi chấm dứt cuộc chém giết, đòi hòa bình, thống nhất, đòi tự do, đòi rất nhiều và đòi lung tung...

Những điều GS Trung trình bày đều được đăng trong tờ báo «phản chiến». Đổi Điện nên ngay sau đó một ký giả của báo Điều Hâu, LS PK Vinh (tức Tr. Tử Phòng) đã đưa Hội trường sang một hướng khác với những lập luận đổi ngược lại. Ông cho rằng chiến tranh là một độc quyền đáng buồn của dân tộc nhưng tiêu và khi nói đến giải quyết chiến tranh VN phải xác định chiến tranh này do ai đem lại.

Theo ông, tuổi trẻ không đòi hỏi lung tung vì biết rằng đòi hỏi như vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Cho nên, họ chỉ đòi hỏi được trang bị một ý thức hệ dân tộc, chứ không đổi, xanh hoặc xám trước khi vào đời.

Ông cũng mong mỏi rằng chính quyền nên cộng tác, bắt tay với tuổi trẻ dù đó là một cuộc phiêu lưu nhưng là một cuộc phiêu lưu đáng làm.

Kết thúc phần tham luận, LS Vinh quả quyết rằng thanh niên VN vẫn còn lý tưởng.

Bước sang phần thảo luận, LS Phạm Nam Sách trong chủ tọa đoàn cho biết có gần 20 ý kiến muốn phát biểu. Người trẻ tuổi đầu tiên lên phát biểu ý kiến là S.V Lê Văn Tỉnh, T.T.K ban chấp hành T.H.S.V. của Liên danh Lý B. Lâm. Anh yêu cầu hội trường dành một phút để tưởng niệm S.V Lê khắc Sinh Nhật, một thanh niên đã chết vì lý tưởng. Người tuổi trẻ nói sau

cùng là Hạ Đình Nguyễn đã phủ nhận sự mạo nhận của S.V Tỉnh và cho rằng dòng máu đen (tham nhũng...) phải qua tim (dân tộc) để thành đỏ (không liên quan đến màu đỏ C.S) mới nuôi được thân thể. Một lần lẩn làm hội trường vui cười khi L.S Sách mời cô Dương Thành Thủy lên diễn đàn nhưng Thủy lại là Nam sinh viên thuộc nhóm H.T. Mầm. Phái nữ duy nhất lên diễn đàn là cô Nghiêm Loan. Ý kiến được tán thưởng nhiều nhất là của S.V Ngô Vương Toại khi anh kể chuyện T.T.Thích Thiện Hoa đã từ chối cầu siêu cho L.K.Sinh Nhật vì anh Nhật không cùng chính kiến.

(VŨ NGỮ)

## XÃ HỘI

### Hiện tượng «cupi»

Gần đây, một số nhật báo trong những loạt phóng sự phát giác ra một phong trào nữ sinh yêu cuồng sống với, đã dùng một chữ hơi là để gọi đám nữ sinh sa đọa này: Cupi. Đì dò hỏi thì mới biết cupi là do tiếng Cupidon, thần ái tình của thần thoại La Mã (giống thần Eros của Hy Lạp) có hình dáng một cậu bé con với đôi cánh nhỏ trên lưng, chuyên bay đi bắn mũi tên «coup de foudre» vào những người nam người nữ phải lòng nhau để cho họ yêu nhau.

Có lẽ đám nữ sinh kia không bao giờ nghĩ đến chuyện tìm trong thần thoại xa xôi nào một cái tên để mệnh danh cho «phong trào» truy lạc của mình. Vậy thì chỉ có thể một ông nhà báo nào đó thích ví von, lấy ngay tên thần ái tình Cupidon, bỏ đi chữ «don», còn lại cupi cho giống với hippy, yippy, rồi cứ thế tung vào những bài phóng sự xã hội.

Cũng theo những bài phóng sự này, bọn nữ yêu cupi đang tấn công ái tình đám con trai hippy mãnh liệt. Hơn thế, các cô cupi

còn tìm đến bắt cứ nơi nào có con trai, đàn ông nhúi chui vào các rap chớp bót để «chài» các cậu đi cô đơn. Táo tợn hơn nữa, bắt được chàng trai nào thì các cupi đưa về sào huyệt (một căn phòng nào đó) để lẩn lượt, hiếp dâm anh ấy, hay dùng đủ mọi nghệ thuật kỹ thuật để đoạt lời khoái cảm tốt cùng của chuyện dục tình ăn nằm.

Người ta chợt nghĩ đến dư luang của một hội CTY ngày xưa, nhưng các hội viên của hội Cho Tình Yêu này còn thua xa các cupi.

Thật ra, nếu ai có mặt trong giới trẻ ăn chơi sa đọa trong thủ đô và các thành phố lớn, thì biết ngay được nếp sống yêu cuồng sống với buồng thả của các cô con gái ham vui ham chơi. Nếp sống đó đã có từ nhiều năm nay, còn tên gọi là yéyé, hippy, cupi.., chỉ là chuyện phụ thuộc. Rồi đến đầu năm 71 này bỗng nhiên nếp sống đó phát động mạnh phong trào «bè hội đồng» khiến cho bất cứ người con gái nào cũng có thể bị tấn công, uy hiếp đưa vào các trò hiếp dâm tập thể. Nay theo một số người, riêng đám con gái truy lật đã từng ưng thuận cho làm tình tập thể, cảm thấy thân phận đàn bà congái trong tình dục có vẻ thụ động lép vé quá, nên bằng cái tình thần tội lỗi có sẵn, các cô đã lập ra Cupi để hiếp dâm tập thể lại con trai, nghĩa là một số đông con gái sẽ «bè hội đồng» lại con trai cho đến lúc ngất ngửa tan tác mới thôi.

Vậy cupi là những cô gái sa đọa rõ nhau để bắt con trai về hiếp dâm? Thật ra, cupi khó có thể là nạn con gái cuồng hiếp tập thể con trai. Trong sinh hoạt tình dục, bao giờ người nữ cũng đóng vai thụ động, nếu họ không ưng thuận mà vẫn bị uy hiếp đưa làm động tác làm tình, thế có nghĩa là họ bị cuồng hiếp. Hâm hiếp. Riêng chuyện các bà thái hậu, hoàng hậu trong các lịch sử Trung Hoa và La Mã.v.v... tìm bắt các cậu trai tơ đem về «cuồng hiếp» chỉ có nghĩa là mua chuộc hay đe dọa bắt các cậu này phải thỏa mãn cho các bà. Luôn luôn người đàn ông chỉ có thể bị quyến rũ, mời mọc, bị kích thích để để làm chuyện tình dục thôi. Do đó, một cậu con trai khờ khạo

trước mặt đám cupi, không chịu ăn nằm với các cô thì chỉ có thể bị các cô quyền rũ kích thích đưa cậu con trai tới chỗ ăn nằm trái với quyết định đầu tiên của anh ta, nghĩa là anh ta chỉ có thể bị «cuồng dâm» nghĩa là làm chuyện ăn nằm trái với ý muốn cá nhân chứ không thể bị «cuồng hiếp».

Còn về chuyện thật động các cô cupi làm tình với 1 gã con trai thì thật ra, một thực tế là các cô thay phiên nhau «giúp vui» cho một gã con trai nhà giàu đã tung tiền ra bao các cô trong các trò vui chơi đàng điếm. Kể đó, với ý định tình nghịch các cô muốn xem các anh con trai hơi sức đến đâu, đủ sức làm tình liên tiếp với mấy cô, mấy lần, và đến khi «đẳng nam nhi» nằm rũ ra mệt ngủ, các cô hẳn sẽ được cười thú vị.

Còn chuyện các cupi đi bắt cóc con trai mang về sào huyệt thì thật ra nền hiểu là đi quyến rũ con trai ở một mức độ rõ ràng trên nhất nằm trong sự dạn dĩ tự

nhiên (càng ngày càng già tăng) của phái nữ ngày nay bắt đầu. Nhiều thanh niên ăn chơi cho biết, thời bây giờ các cô «đẹp dài», còn các cậu lại đậm ra nhất đi hay chính đời sống kiêm ước và lo lắng linh tráng đã làm các cậu lười đi, lười thực hiện cái quyền chủ động của phái nam là phải lên tiếng, tán tỉnh phái nữ.

Phải chăng, trước sự tiếc cực lười biếng của phái nam ngày nay, hiện tượng cupi là hiện tượng con gái đã cởi bỏ «luân lý cũ», giữ thái độ «động», tán tỉnh mời mọc con trai đang đòi vai thành thái độ «tĩnh»? Một điều quá khich đến tội lỗi sa đọa trong «luân lý mới» nơi cupi chỉ là đã đưa ra khoái cảm tình dục làm món quà mời mọc, ngoài sắc đẹp, sự duyên dáng vân vân...



## MỘI LẠ, MỸ THUẬT, HẤP DẪN CHỦ TRƯỞNG CỦA MC

Quý vị khỏi phải suy tư về vấn đề Quảng Cáo, đã có MC. Với nhiều Hoa Sĩ Chuyên Nghiệp, Điều Khắc Gia, Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư và các Chuyên Viên kinh nghiệm lâu năm.

Nhận thực hiện mọi dịch vụ

Quảng Cáo Mỹ Thuật về:  
① HỘI HỌA, ĐIỀU KHẮC,  
TRANG TRÍ, KIẾN TRÚC,  
ĂN LOÁT, QUẢNG CÁO  
CÔNG KỸ NGHỆ, THƯƠNG  
MẠI, ĐIỆN ÁNH, ĐIỆN  
QUANG, BÁO CHÍ v.v...



Quý vị cần bắt cứ  
điều chí về mỹ thuật  
và quảng cáo,  
xin liên lạc với ►

**TRUNG-TÂM MC.**  
**QUẢNG-CÁO**  
207C. BÙI-VIỆN, SAIGON. BT. 95421



## LUÔNG CÁI VÀNG

218

### CHƯƠNG 24

Buổi sáng Liên thức giấc thật sớm, tiếng kèn đồng vang ra từ một phía trại lính, sương mù phủ xuống tràn lan nơi những giải đồi thấp, cơn mưa đêm qua để lại cách đồng nước trắng phau, từng đàn cỏ trăng đậu ngậm ngùi nơi những bờ cao, trời xám, hãy còn nhiều đám mây đen và nắng. Liên bước xuống cầu ao, nước từng vòng tròn xô đẩy nhau lan ra xa. Liên nghĩ nếu anh Bồng về thì xóm làng sẽ vui biết mấy. Anh Vĩ, anh Phong nữa, họ sẽ vè. Với nàng, những cái tên kia là những tiếng gọi êm đềm. Nàng chỉ thấy con người họ ở một phía. Nàng bị tràn ngập kỷ niệm. Họ là anh, họ là nàng mất tất cả. Liên cúi xuống cho cái gầu đầy nước rồi đứng lên, quay gánh trở vào nhà.

Bà Cửu Bồng ngồi bên bếp lửa sớm. Lửa hồng soi khuôn mặt bà. Bà gạt tùng tàn rơm khô cho vào bếp. Tiếng động sột soạt. Nồi nước xôi lèo xèo. Chung quanh bà là bối cảnh của một căn bếp thôn quê miền Trung. Những nồi niêu được móc trên bờ tường đất, một cái cối đựng thức ăn với hai cánh bằng ván, một bộ ván nhỏ nằm kế cận chiếc cối, ở gay cửa bước ra là cái ảng nước lớn, bên cạnh

ảng nước là một cái lu nhỏ, cái gáo dừa thường trực nằm ngang trên miệng lu.

Lúc cho rơm vào bếp, Bà Cửu Bồng nghe tiếng nước đổ từ chiếc gầu lớn vào lu. Tiếng nước vang đi trong buổi sớm lặng lẽ. Bà nói vọng ra với Liêm: «Làm gì mà lo nước sớm thế. Trời mịt mờ ngày đâu có thiếu nước uống».

Tiếng Liên từ bên ngoài nói soi vào, khi nàng dừng tay lại: «ngày nay cháu không có nhà». «Mày đi làm gì hở?» «Cháu đi đón bộ đội». Liên trả lời như thế rồi bước hẳn vào bếp.

Bên ánh lửa, Bà Cửu Bồng quả đã già nua: tóc đã điểm bạc, mắt xếp những đường quanh mi, hai má lõm xuống, bà gần giống như gương mặt bà mẹ què trong sách giáo khoa thư mà nàng hàng thấy, đôi bàn tay nhăn nheo, ngón gầy và buồn. Bà ngồi hơi co người. Nỗi phiền muộn và hiu quạnh đã có nơi đáng ngồi. Liên chạnh lòng. Người ta nói Liên ngày nay tuyệt đẹp nhưng hương sắc vẫn thua bà Cửu ngày trước. Bà Cửu ngày trước bây giờ đang trước mặt nàng dày: áo hoa kết tụ từ ám dương nay dần dà bị thời gian đục khoét tàn tạ. Liên ngồi xuống bên cạnh người đàn bà. Nói;

— Hôm nay cháu đi đón anh em bộ đội. Người ta đồn rằng bộ đội không đi tập kết bằng đường thủy. Vì tàu thủy của Liên Sô không qua khỏi biển Nam hải. Bộ đội đi đường bộ, từ Bình Định ra Quảng Ngãi, rồi tới Bến Váng, Tam Kỳ, ngang qua đây. Họ sẽ di bộ như thế cho tới Miền Bắc.

Giọng Liên thành thật và ngày thơ. Nàng còn vỗ về Bà Cửu Bồng nữa. Bà Cửu Bồng lo âu:

— Đừng có nói nhảm. Thời thế đổi thay từ lâu rồi. Người ta thù nghịch nhau đến cả trăm nghìn năm. Con không thấy người ta bắt bớ tra tấn sao mà nói nhảm thế. Làm gì có chuyện Bộ đội còn qua đây. Bình lính đóng dày đường cái quan. Không lẽ họ đánh nhau nữa sao.

Liên cho tay dở cái vung đất. Hơi nước từ trong nồi bốc ra mít mù. Nàng quay lại thổi tắt ngọn đèn trên đầu cùi. Ánh sáng đã phảng phất ngoài sân. Liên nói:

— Bác ạ, cháu nghe người ta đồn từ nhiều ngày rằng Bộ đội sẽ qua đây. Bình lính Quốc gia sẽ di chuyển ra xa, cách đường cái quan mỗi bến năm cây số. Hai bên lại hòa ước là không đánh nhau. Chuyện có thật mà. Có người nấu bánh tét bánh chưng, thêu khăn đan áo để tặng bộ đội khi họ qua đây. Có người lại kẻ khâu hiệu đà đào bộ đội. Anh Ba Cục cá rằng người chồng đối chọi chẳng dám hành động gì đâu.

Bà Cửu Bồng sợ hãi, nhìn quanh quắt và nói:

— Đừng nói bậy mà mang họa vào thân. Không bao giờ lớp thanh niên ấy qua đây nữa. Minh phải sống với một lớp người khác. Chuyện gì cháu đều không mà tin tưởng kỳ cục vậy.

Liên bỗng đổi giọng vui mừng:

— Anh Bồng anh Vĩ đều ngang qua đây, cháu sẽ đứng ở lề đường chào đón. Cháu sung sướng lắm. Cháu cũng đan áo và thêu khăn đê ném vào họ. Các anh ấy đi trong hàng sedge đưa tay vẫy chào. Buổi trưa có thể các anh sẽ dừng lại noi những bóng mặt nghỉ chân. Cháu sẽ tới gần họ, nghe họ kể chuyện, nhìn gương mặt vui tươi, nghe được giọng hát mạnh mẽ yêu kiều.

Một sự giogné ngào dâng lên trong người thôn nữ, Liên từ cái say sưa mơ hồ bước qua nỗi buồn vu vỡ. Nàng sa sầm xuống:

— Nhưng sau đó họ lại đi. Họ đi mãi bác ạ. Cháu sẽ hoàn toàn mất họ. Lam sao để họ ở lại đây? Lam sao họ đừng đánh bắn nhau nữa?

Bà Cửu Bồng buôn bã:

— Đừng nhắc tới chuyện đó. Đừng nhắc tới chuyện gì xa xôi quá. Con không hiểu cuộc đời khó khăn nay đâu. Con chỉ thấy họ đẹp dưới mặt con. Thay họ hát phia này đường, họ vui phia này đương. Con chỉ thấy họ dưới đùi mat bé nhỏ và trong thế giới tuổi thơ của con. Phía kia đường là mảnh chảy, là thủ hận không người. Thời dừng nhắc tới nứa Liên. Con của bác sẽ không bao giờ về.

220

Đêm đã hoàn toàn tan vỡ. Bóng tối yên tĩnh. Ánh sáng đánh tan màn sương mỏng. Ngọn lửa trong bếp trắng bạch ra. Bà Cửu Bồng nói tiếp: «Sáng rồi. Hôm nay có lẽ trời sẽ nắng. Trời phải nắng lúa tháng ba mới trổ bông đều đặn».

221

Liên nói bằng quơ:

— Dù sao cháu cũng phải đi xem thử. Người ta đồn nhiều lắm và chờ đợi mãi. Tin đồn có từ mùa lúa tháng mười mà nay lúa tháng ba sắp trổ bông rồi, họ chưa qua đây.

Liên nói xong rời khỏi bếp, bước về nhà trên, cho tay đẩy cánh cửa gỗ; ánh sáng từ ngoài chảy vào căn nhà lớn; bàn ghế chiếu giường như đứng hẳn dậy, thở hơi thở của một ngày mới qua nhiều đêm mưa lũ; cái bông héo nở cuối sân, con dơi đêm bay khỏi chái nhà; cơn gió thoảng qua, nước từ cành rơi xuống chén cát, trái khô rụng di dợp. Liên đứng ở ngưỡng cửa nhìn ra phía trời xa. Lòng nàng rộn lên niềm mơ ước không đầu. Ngày như thấm tận linh hồn nàng, sưởi ấm từng ô vuông thiêng liêng.

Còn chim sáo đứng trong lồng nhìn nàng. Nó chỉ nói được vài tiếng ngoại ngữ. Vài tiếng đó cũng đủ vẽ cho nàng cả một thế giới thơ mộng êm đềm. Liên bước vào trong buồng thay chiếc áo. Trước chiếc gương Soi đã vỡ đi một phần cửa. Liên thấy mình tươi tỉnh. Liên cười với bóng: những chiếc răng hạt lựu nhỏ, hai mắt đen và to.

Một giờ sau, Liên ra khỏi xóm. Nắng mới một ngày trôi dài trên cánh đồng nước. Triều đất xanh. Nước phản chiếu lung linh bát ngát. Đường cái quan như một trăn dài. Dọc đường nàng hái những chiếc hoa dại, dừng lại soi bóng mình dưới bờ nước. Có lúc nàng thấy núi xanh nằm với đèn cờ trắng trong bóng nước.

Một vài chiếc xe nhà binh phóng nhanh trên đường. Đó đây nòng phu ra đồng. Liên đi về Núi Tuân. Chẳng bao lâu nàng vào nhà Giáo Ngộ. Nàng thấy một người lạ mặt, nhưng không hỏi han. Linh vận áo vàng đi lại cùng khớp. Nàng không hiểu họ sẽ ở đây làm gì khi bộ đội đi qua. Nàng ở nhà Giáo Ngộ một lát rồi lặng lẽ đi ra ngôi chùa cũ, dưới chân đồi. Ngôi chùa sụp đổ từ ngày nào. Một vòg gác được thiết lập ngay trên nền chùa ngày trước. Nay bốt gác bỏ trống.

Mỗi lúc nắng một cao, thật gắt. Liên nhìn vò vong, mông lung. Nàng đợi bầy chim la bay về. Hay đợi giải mây trắng kết tụ thành hình người. Hay sẽ đợi một con nhạn biển bay về đất liền trong mùa nắng. Nàng đợi một sự gì mà chính nàng cũng nghĩ rằng nó hoang đường quá.

Không chịu nổi sự nóng, Liên tìm về một quán nước. Sau đó nàng lại trở vào nhà Giáo Ngộ. Hai Nhiên nhìn lèn kính ngạc. Anh ta chưa bao giờ



# MỘT VÒNG THẾ GIỚI

THỔ NHĨ KỲ

Bốn thế kỷ trong á phiện  
sẽ chấm dứt

Nếu bây giờ chính phủ VNCH ban lệnh cho dân chúng ở cao nguyên không được trồng trà kẽ từ năm 1972, thì đồng bào sẽ thấy đó là một mệnh lệnh lêu lói, làm cho cả trăm ngàn người sáp thất nghiệp và kinh tế quốc gia cũng sáp lâm nguy. Vậy mà chính phủ Thổ nhĩ Kỳ vừa ban hành một cái lệnh tương tự. Kẽ từ giữa năm 1971 cấm dân không được trồng á phiện nữa ! Mà á phiện là một nguồn sống của 80 ngàn dân Thổ, đồng thời là một nguồn cung cấp ngoại tệ cho chính phủ mỗi năm cỡ 5 triệu Mỹ kim.

Dân Thổ nhĩ Kỳ đã trồng á phiện từ 400 năm nay. Nhà nông trồng Á phiện cũng như dân ta trên cao nguyên trồng trà và cà phê. Mỗi năm Thổ nhĩ Kỳ sản xuất 150 tấn «hoa màu» á phiện. Chính phủ đặt ra cơ quan trông coi việc trồng trọt này. Nhưng cơ quan chính thức chỉ kiểm soát được 60 tấn để xử dụng vào các công tác y tế hợp pháp, được Liên hiệp Quốc công nhận. Còn 90 tấn kia đi đâu ?

Tất cả đã được xuất cảng lên lút mang ra khỏi nước Thổ, dưới hình thức nhựa cây phần lớn được đưa sang bến cảng Marseille thuộc Pháp, ở đó có cái lò biến chế á phiện thành bạch phiến (heroin). Sau đó bạch phiến được chuyển chở

vào thị trường tội ác của thế giới, là nơi sinh hoạt sầm uất nhất là Mỹ.

Chính phủ Mỹ ước lượng rằng 60 đến 80% bạch phiến tiêu thụ ở Mỹ đều xuất xứ từ Thổ nhĩ Kỳ !

Trước sự báo động của nạn thanh niên Mỹ dùng ma túy, chính phủ Nixon đã làm áp lực với chính phủ Thổ nhĩ Kỳ của thủ tướng Erim. Ta không quên rằng Thổ nhĩ Kỳ là một đồng minh số一 của Mỹ từ 20 năm nay !

Để trao đổi, nếu chính phủ Thổ nhĩ Kỳ cấm dân trồng thuốc phiện Mỹ sẽ chi viện đòi đảo về kinh tế. Để cho 80 ngàn dân khỏi thất nghiệp, cần hướng dẫn họ trồng thứ hoa màu khác.

Số viện trợ của Mỹ cho Thổ, do đó sẽ gia tăng từ 5 đến 10 triệu Mỹ kim một năm. Chính phủ sẽ trợ cấp cho nông dân nào thổi không trồng á phiện nữa và sẽ mua các hoa màu mới. Người ta đang thí nghiệm trồng đủ thứ, từ các loại hạt đậu cho đến nho...

Để bảo đảm cho cuộc bầu cử được «tự toàn trên xa lộ», chính phủ đã ra lệnh cấm báo chí không được chỉ trích chính sách của chính phủ. Có 9 đảng đối lập ở Indonesia, nhưng hoạt động rất yếu ớt. Trong số các ứng cử viên ra tranh cử kỳ này, có 2500 vị đã bị chính phủ bôi tên vì không đủ điều kiện. Không biết có giống trường hợp Phạm hào Quang bị bôi tên ở xứ ta không ! Sau khi 2500 ứng cử viên đó bị bôi tên rồi, số còn lại cũng xấp xỉ 6000 người.

Nhưng riêng Thổ nhĩ Kỳ ngưng trồng thuốc phiện cũng không đủ.

Trên thế giới hiện nay còn những quốc gia nổi tiếng về thuốc phiện nữa như là Miến Điện, Thái Lan, Lào và A Phú Hãn.

Thí dụ ở Lào chính phủ Mỹ đã làm áp lực buộc chính phủ Phouma ngán cản việc trồng á phiện. Nhưng liệu chính phủ Phouma có kiểm soát được toàn thể lãnh thổ Lào đâu mà cấm.

## INDONESIA Ứng cử viên ông là ai ?

Trong lúc ở Việt Nam chúng ta đang sửa soạn bầu Hạ nghị Viện, thì bên Indonesia, Tổng thống Suharto cũng cho tổ chức cuộc bầu cử thứ nhất từ khi ông nắm quyền, năm 1965.

Ông Tổng thống Suharto giống Tổng thống Nguyễn văn Thiệu vì cùng là tướng lãnh, cùng bắt đầu nắm quyền một năm.

Nhưng Indonesia khác Việt Nam rất xa. Vì vậy trong số 460 dân biểu sắp nhậm chức ở Indonesia, có 100 ông do Tổng thống chỉ định.

Còn lại 360 ông dân biểu sẽ do dân bầu, trong đó người ta tin rằng đảng chính quyền sẽ chiếm đa số.

Như vậy thì tình trạng Indonesia có hy vọng ổn định đều đền cho đến năm 1973 là năm bầu cử Tổng thống. Trong năm đó, chắc chắn Suharto sẽ nào cũng đặc cử làm Tổng thống của Indonesia, nếu ông tướng đó cũng chịu khó hy sinh thêm một nhiệm kỳ.

Để bảo đảm cho cuộc bầu cử được «tự toàn trên xa lộ», chính phủ đã ra lệnh cấm báo chí không được chỉ trích chính sách của chính phủ. Có 9 đảng đối lập ở Indonesia, nhưng hoạt động rất yếu ớt. Trong số các ứng cử viên ra tranh cử kỳ này, có 2500 vị đã bị chính phủ bôi tên vì không đủ điều kiện. Không biết có giống trường hợp Phạm hào Quang bị bôi tên ở xứ ta không ! Sau khi 2500 ứng cử viên đó bị bôi tên rồi, số còn lại cũng xấp xỉ 6000 người.

Kết ra 6000 người tranh nhau 360 ghế thì không phải chỉ riêng ở VN mới có nạn lạm phát ứng cử viên.

Trong tình trạng không khí tranh cử đó, không mà nói được dân chúng Indonesia hăng hái rủ nhau đi bầu.

Một lần đảng Golkar của chính quyền tổ chức cuộc mít tinh vĩ đại cho ngoại trưởng Adan Malik diễn thuyết, khoảng 150 ngàn dân được triệu tập tới sân banh thủ đô Djakarta. Họ hân hoan và hào hứng theo dõi... một cuộc biểu diễn nhu đạo và một cuộc đua xe gắn máy. Sau khi cuộc vui chấm dứt, ngoại trưởng Malik xuất hiện, lên tiếng. Và ông Malik đã lên tiếng trước một đám đông lối 30 ngàn lứa, thiếc, cao su và các tài nguyên phong phú khác đã khiết mòn đại diện của hãng Mitsubishi ở đây vì Indonesia như một cô gái mỹ miều không nhận ra vẻ đẹp của mình. Chỉ khi các chàng trai đồ sộ đeo gáy gầm, cô gái ấy mới biết mình có những cái vốn trời cho quý báu.

Đảng Golkar kết hợp bởi giới quan nhau và giới chuyên viên, hai lực lượng chính của TT. Suharto. Tuy nhiên một cuộc kết hợp như vậy thực sự đáng khen ngợi, vì tại nhiều nước chậm tiến khác giới quân nhân cầm quyền còn không đủ khả năng để kết hợp thành một đảng nữa kia.

Cũng như ở các nước chậm tiến kia đảng cầm quyền bao giờ cũng mạnh. Một trong các động cơ khiến đảng Golkar mạnh mẽ là áp lực của chính quyền. Một nông dân nói rằng nếu anh ta không ủng hộ đảng Golkar thì một hậu quả là anh sẽ không được mua phân bón hóa học và thuốc sát trùng nữa. Một công chức thi cho biết nếu không gia nhập đảng Golkar thì sẽ mất việc.

Trong khi đó thì chính đảng đối lập với nhà nước gặp nhiều cản trở.

Trong số đó, đảng Hồi Giáo rất mạnh. Một lần đang Hồi Giáo tập họp, đã có bàn tay phá hoại bắn bị thương một thiếu niên. Khó tìm ra tung tích bàn tay đó.

Người ta phải nói rằng Indonesia chưa có chế độ dân chủ. Nhưng các nhà báo ngoại quốc cũng phải công nhận rằng Tổng thống Suharto đã thành công về phương diện kinh tế.

Indonesia với hơn 100 triệu dân là xứ có tài nguyên phong phú bậc thứ 6 trên toàn cầu. Nhưng từ 1945

đến 1965, nền kinh tế càng ngày càng suy sụp.

Ông tướng Suharto, 50 tuổi, đã tạo được một nền tài chính ổn định. Các chuyên viên của ông, phần lớn tốt nghiệp đại học California HK, đã áp dụng lạm phát từ 650% mỗi năm hồi 1965 xuống còn 10%, nghĩa là gần sát mức quân bình của 1 nền kinh tế đang phát triển. Theo các kinh tế gia như Samuelson thì mức lạm phát 4% là vừa phải.

Chính phủ Suharto cũng thành công trong việc thu hút tư bản ngoại quốc, nhiều nhất là Mỹ và Nhật. Tư bản ngoại quốc đã đổ vào Indonesia 1 tỷ 5 mỹ kim để khai thác. Mỏ dầu lửa, thiếc, cao su và các tài nguyên phong phú khác đã khiết mòn đại diện của hãng Mitsubishi ở đây vì Indonesia như một cô gái mỹ miều không nhận ra vẻ đẹp của mình. Chỉ khi các chàng trai đồ sộ đeo gáy gầm, cô gái ấy mới biết mình có những cái vốn trời cho quý báu.

Nạn tham nhũng ở Indonesia cũng nổi tiếng và các cuộc biểu tình của sinh viên ở đó thường nhằm vào tham nhũng, nhưng Suharto đã ngăn chặn được tệ đoan này một cách khả quan. Nhiệm kỳ đầu của ông từ 1967, còn 2 năm nữa mới hết. Và có lẽ ông ta sẽ không có đối thủ trong cuộc bầu cử 1973 sắp tới

## ĐỨC Mỗi người một hàng số

Nguyên do là như vậy : Tất cả các hệ thống quản trị hiện nay đều phải được tinh bǎng máy điện tử. Ma ngôn ngữ của máy điện tử là con số. Ví dụ như ở Đức có 600 ngàn người cùng mang họ Mullers thì trong số sáu trăm ngàn người đó có biết bao nhiêu người trùng tên với nhau. Cũng như ở Việt Nam ta có biết bao nhiêu là người mang tên Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Hai v.v...

Vì vậy chính phủ Đức mới đưa một dự luật sang Thượng viện (Bundestat) án định rằng từ năm 1975 này, mỗi công dân sẽ mang một hàng số gồm có 12 con số. Sáu con số đầu sẽ ghi ngày tháng và năm sinh. Con số thứ bảy sẽ cho biết công dân thuộc giống đực hay giống cái và sanh vào thế kỷ nào. Bốn con số tiếp theo là thứ tự của công dân sanh trong ngày (trừ chứng mỗi ngày không quá 9.999 người sanh) và thêm con số chót để kiểm soát.

Thí dụ thủ tướng Willy Brandt của Tây Đức sanh ngày 18-12 năm thứ 13 của thế kỷ 20, giống đực, số kỷ danh là 181213-3-1234-5, Số kỷ danh đó mỗi người sẽ mang suốt đời từ khi sanh ra cho đến 30 năm sau khi chết (hy vọng 30 năm sau đó, thì người ta sẽ quên hết chỉ còn nhớ một số nhỏ nhân vật nổi tiếng có thể ghi bằng tên họ được).

Có 31 phần trăm công dân Đức phản đối trò deo số này. Một cựu hành khách kêu : «Tôi đã có số lính, rồi lại có số tù khi bị bắt làm tù binh. Đủ rồi. Tôi muốn mang tên của tôi thôi !»

Nhưng đã tiến hóa của thời đại máy điện tử đâu có thể cản được. Các nước Thụy Điển, Na Uy, Do Thái đã áp dụng hệ thống số kỷ danh này. Nhật Bản đang nghiên cứu để áp dụng. Còn VN thì bao giờ ?



## NGA SÔ nhà báo hay mật vụ ?

Đầu tháng bảy vừa rồi, nhà báo Nga Victor Louis đến viếng Do Thái trong sáu ngày. Lập tức có tin đồn rằng Nga Sô và Do Thái sẽ thiết lập lại bang giao, mà Victor Louis là người đi mở đường. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi kỹ giả Victor Louis đến Israel có việc gì, thì nhà báo này sẽ trả lời rằng anh ta đến thủ đô Tel Aviv để chữa bệnh đau thận. Khi nói như vậy thì Louis đã có sẵn một bình chụp quang tuyến X chụp lồng anh ta, và một cái toa chẩn bệnh bằng tiếng Do Thái, đưa ra cho bà con coi.

Quả thật Victor Louis đến Tel Aviv để thăm bệnh nơi bác sĩ Arie Harel, giám đốc một bệnh viện. Nhưng viên bác sĩ này vốn là cựu đại sứ Do Thái ở Nga, khi 2 nước còn liên lạc.

Hành tung của Victor Louis cho thấy anh ta không phải là một phóng viên thường. Sanh ở Moscow, năm nay 42 tuổi, chàng tên thật là Vitaly Yevgenyevich Lui. Năm ngoái, người ta biết rằng Louis chính là người trung gian bán tập sách «Krutschev hồi tưởng», mà báo chí cho rằng do mật vụ Nga tung ra. Tuần trước, Victor Louis là người đã cung cấp cho báo The London Evening News tin tức chính thức về tai nạn của phi thuyền Soyuz 11 làm 3 phi hành gia Nga tử nạn.

Cuộc sống của Victor Louis ở Nga càng khả nghi hơn nữa.

Trong khi các người Nga khác kiếm được căn nhà hai phòng đè ở dã khố, Louis làm chủ một biệt thự 6 phòng và một phòng tắm hơi lường bằng gỗ thông nhập cảng từ Thụy Điển. Làm việc trong một phòng có 3,4 máy điện thoại, hút xi-gà sang trọng, bàn ghế toàn là đồ quý giá, và các tiện nghi trong nhà đều tối tân với các món hàng nhập cảng tốt nhất. Những người Nga khác gọi Louis là tay tư bản. Nhưng nhà báo tự biện hộ rằng: «Tôi làm việc vất vả hơn những

người Nga khác, vì vậy tôi giàu có như vậy».

Người ta cũng nghi ngờ Victor Louis là nhân viên của mật vụ KGB. Điều này thi nhiều kỹ giả cực lực phủ nhận.

Tuy vậy khi Victor Louis viếng thăm Israel, báo chí so sánh ngay cuộc thăm viếng đó với việc trùm tình báo Mỹ Richard Helm cũng vừa rời Israel. Nga Sô hiện nay có nhiều lý do để mở lại liên lạc với xứ Do Thái và giúp cho Do Thái thỏa thuận với Ai Cập để mở cửa kênh đào Suez. Khi kênh Suez mở ra, việc tiếp tế cho hạm đội Nga ở Ấn Độ Dương sẽ dễ dàng, mà khi cần, liên lạc với các căn cứ hải quân Nga ở miền Đông qua đường biển cũng thuận lợi. Đó là nói thí dụ Nga Sô và Trung Cộng choảng nhau khiến đường bộ của Nga từ Tây sang Đông bị gián đoạn!

## HOA KỲ

### Cuộc chiến Mafia lại mở màn ?

Mafia là một danh từ Ý đại Lợi. Nhưng nay nó đã trở thành 1 tiếng quốc tế. Nói đến Mafia là người ta nói đến các tổ chức mật kinh doanh bằng tội ác: cờ bạc, đĩ diếm, buôn lậu, súng, bạch phiến...

Năm ngoái, cuốn sách bán chạy bậc nhất nước Mỹ, ngang với cuốn Love Story, là tiểu thuyết The Godfather của Mario Puzo, kể chuyện cuộc tranh chấp giữa các trùm Mafia tại Nữu Uớc vào sau đại chiến thứ hai. Cuốn Godfather dịch sang tiếng Pháp (Le Parrain do Laffont xuất bản) cũng bán chạy nhất.

Đầu năm nay truyện Godfather được quay thành phim, do Marlon Brando đóng vai chính Godfather — cha đỡ đầu — tay trùm sò của một trong năm «gia đình» Mafia tại Nữu Uớc, gồm các người Ý gốc ở đảo Sicile. Trong phim này, một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra giữa nhà Godfather và các nhà Mafia khác, mở màn bằng việc Godfather bị

ám sát giữa đường phố Nữu Uớc, nhưng không chết.

Khi cuốn phim được quay, có một tổ chức của những người Mỹ gốc Ý đã làm áp lực để nhà sản xuất phải cắt hết những tiếng Mafia trong tất cả đối thoại của phim này. Liên Minh Dân Quyền của những người Mỹ gốc Ý đã phản đối việc sử dụng các chữ Mafia, Casa Nostra... Có ý nghĩa bỉ báng đối với người gốc Ý Đại Lợi, xúc phạm đến dân Ý ở Mỹ.

Kết quả là nhà sản xuất phim The Godfather phải chịu thua, và lại còn hứa hẹn tặng cho Liên Minh trên một buổi chiếu phim ra mat để gay quỹ. Ngoài ra Liên Minh cũng cực lực phản đối cơ quan cảnh sát FBI về việc dùng chữ Mafia gây thiên kiến xấu xa đối với người Mỹ gốc Ý kết quả là FBI cũng phải chịu thua.

Tay đầu sỏ của Liên Minh dân quyền, những người Mỹ gốc Ý này vốn là một tay trùm Mafia, tên Joseph Colombo Sr. 48 tuổi. Vào trong tuần trước, Colombo vừa bị bắn 3 phát vào đầu, vào cổ giữa đám đông, giống hệt vai Godfather trong truyện, và cũng như Godfather, Joseph Colombo thoát chết dù hung thủ đứng cách xa ông ta có mấy thước.

Vụ ám sát Colombo cũng là một biến cố trong cuộc tranh chấp ngầm ngầm giữa các gia đình Mafia ở Nữu Uớc, đang hứa hẹn làm nổ tung một cuộc nội chiến giữa các gia đình Mafia như hồi 1960 đã xảy ra.

Bữa đó Colombo đang sống trong tuyệt đỉnh của danh vọng, khi ông tới tham dự Ngày đoàn kết của những người Mỹ gốc Ý do liên minh tổ chức. Đứng cách ông ta vài thước là một nhiếp ảnh gia



người da đen Jerome Johnson. Báo nhiêu nhà báo xúm tới bao vây Colombo phỏng vấn và chụp hình.

Colombo vui vẻ xêng xao trong đám đông «Thôi nhé, các ông nhà báo. Thôi chụp hình nhé!»

Bỗng dung nhiếp ảnh gia Johnson 24 tuổi, rút ra một khẩu súng lục bắn thẳng vào gáy Colombo. Nghe tiếng súng nổ, đám đông nào nhiệt vẫn không biết chi, tưởng là tiếng pháo mừng. Colombo ngã gục xuống giữa đám đông. Chỉ trong vòng một giây sau, mấy tiếng súng nữa nổ tiếp theo. Vài nhà nhiếp ảnh da đen cũng ngã gục xuống chết.

Joseph Colombo được dàn em, chờ ngay tới nhà thương, nằm trên bàn giải phẫu suốt 5 giờ để lấy đạn từ xương sọ và cô ra ngoài.

Còn người da đen đã bắn ông ta thì gục chết tại chỗ.

Ai đã bắn chết thủ phạm?

Không ai biết. Có thể là một tay hộ vệ của Colombo đã bắn hạ chàng Johnson này ngay khi thấy hung thủ bắn vào ông chủ. Có thể người giết Johnson chính là kẻ đã thuê Johnson giết Colombo, để bịt miệng một tên giết mướn.

Màn lưới bí mật vẫn bao trùm. Cảnh sát Nữu Uớc không tìm ra được kẻ chủ mưu thuê Johnson giết Colombo, mà cũng không thể tìm ra hung thủ giết Johnson.

Ngay sau khi Colombo ngã xuống, một cú điện thoại gọi tới nhà dạo sẽ bắn chết hết cả gia đình ông ta. Nhưng không cần đợi cú điện thoại đó, cả vợ, con Colombo đã bí mật đi trốn vào một sào huyệt bí mật.

Năm 1957, một tay trùm Mafia, là Frank Costello đã bị bắn chết trong hành lang một cao ốc. Năm tháng sau đó, một trùm Mafia đối thủ, Albert Anastasia bị ám sát ngay trên ghế ngồi khi đang hút thuốc. Những vụ thanh toán như vậy mở màn cho các vụ thanh toán đẫm máu khác giữa các trùm Mafia và đàn em. Thường thì Cảnh sát không bao giờ tìm ra kẻ chủ mưu.

Trong khi những người theo phe Colombo tổ chức di bộ vòng quanh bệnh viện, đang cầm đèn cây, miệng cầu nguyện cho Colombo chóng

danh phục, thì người ta đang nghĩ ngờ kẽ nhúng tay vào vụ ám sát Colombo chính là Joseph Gallo 1 tay súng của gia đình Profaci, một tay trùm Mafia, chủ cũ của cả Gallo iản Colombo.

Người ta nghi ngờ Gallo vì kè từ ngày tay này mẫn hận tù ra, anh ta rất thích xử dụng người da đen, và chủ trương mang dân da đen vào vòng Mafia. Ngoài các mối thù cũ với Colombo, Gallo còn 1 lý do để giết là Colombo đã vi phạm những luật lệ bí mật của dân Mafia.

Dân Mafia phải làm ăn kín đáo và yên lặng. Vậy mà từ hơn một năm qua Colombo đã làm ồn ào

quá. Ông ta đã tổ chức biểu tình phản đối FBI khi con trai ông ta bị bắt. Rồi có đà Colombo tổ chức Liên Minh dân quyền của người Mỹ gốc Ý. Liên Minh càng ngày càng lớn mạnh, qui tụ hơn 50 ngàn người, Colombo càng ngày càng nổi, báo chí luôn luôn nhắc nhở tới như một lãnh tụ dân quyền chân chính.

Nhưng dù dư luận có nghi ngờ Gallo, việc cảnh sát tìm ra chứng cứ cũng còn khuya. Người ta chỉ có chờ đợi các nhóm Mafia sẽ thanh toán nhau đẫm máu trong vòng bí mật mà thôi.

**Golden Club**  
**VIRGINIA**

20 CIGARETTES

49¢

**Thuốc thơm hảo hạng**

Dùng toàn thuốc lá thơm thượng hảo hạng  
Virginia chế ra : Ngon, Thơm, Dịu...

# DÒNG ĐỜI

## SANG TÀU

Ngó lèi trên hệ thống truyền hình ở California, tiểu bang nằm bên bờ Thái Bình Dương, Tổng Thống Nixon tiết lộ rằng ông Henry Kissinger đã bí mật bay sang Tàu hội đàm với Chu Ân Lai hồi tuần rồi.

Biến cố «sang Tàu» của Kissinger đã xảy ra khi nào? Trong chuyến viễn du dài lê thê, khi Kissinger dừng bước giang hồ ở Hồi quốc hơi lâu, hằng Thông tấn AP không biết nghe hơi nỗi chô ở đâu, bèn tung tin là Kissinger bị bệnh kiết nặng nên phải dùng dằng lưu lại Hồi thêm vài bữa để chờ cho con «tắc nghẽn» được khai thông. Đọc tin này, Độc Thủ đã có một sự nghi ngờ. Những người mần chính trị có «ca lấp» quốc tế cõi Kissinger trong khi đang gõ rối tơ vò cho bàn cờ quốc tế, nếu bỗng dung loạn báo bị đau, nhất là đau các bệnh tiêu hóa như bệnh kiết, đó chính là một triệu chứng của con sốt thời thế. Nhưng Kissinger đã làm gì ở Hồi quốc, một quốc gia đang có những vấn đề có tính cách cục bộ riêng rẽ và không phải là con cờ quan trọng trong thế cờ quốc tế? Đến nay Nixon đã nói rõ nguồn cơn thật bởi rõ chứng bệnh kiết của Kissinger là căn bệnh gì? Thị ra đó chỉ là căn bệnh «hòa bình», trước khi bình phục trở về trạng thái yên lành bèn nồi lên một cơn gió bụi!

Dư luận ở Sài gòn coi chuyến sang Tàu của Kissinger là quan trọng. Tại sao? — Ai cũng rõ là chiến tranh Đông Dương, bao gồm cả Việt Nam, có những cái «nút» then chốt do các thế lực quốc tế thắt vào. Theo đúng luật chơi, chỉ những người tham dự cuộc chơi, đã dày cho quân cờ «tiến» mới có thẩm quyết cho «thoi». Nói khác đi, công việc «cởi nút» cho tấn bi kịch chiến tranh là do nơi những người đã thắt vào.

Trong cuộc chiến hiện tại, thê thảm nhất là những người tham dự cuộc chơi thực sự và chủ động đều là những thế lực ở ngoài Việt Nam, nói rõ ra là hai nước Đông, Tây cõi lớn: Hoa Kỳ và Trung Cộng. Phe bên kia và phe ta chẳng qua chỉ như những con cờ! Bấy lâu nay, Huê Kỳ và Trung Cộng là hai ven bờ Thái Bình Dương ở bên Đông và bên Tây, vẫn xa cách ngàn trùng. Hòa bình VN cũng với voi không biết ở đâu tận chân mây nào. Nhưng triển vọng hòa bình VN đã hé mở, khi hai «người tham dự cuộc chơi» đó đã chịu chơi «ping pong» một bước xích lại gần nhau thiệt quan trọng.

Trong cuộc chơi bóng bàn, dù chỉ là chơi thân hữu, mản ngoạn mục và bất ngờ nhất vẫn là cú «tiu», người chơi xuất kỳ bất ý bèn «tiu» thẳng vào đối phương. Tình cảnh không khác gì tâm sự chơi cờ của HỒ XUÂN HƯƠNG :

«Chàng lừa thép đang con bất ý,  
Đem tốt dầu rú rí vô cung»

Và Kissinger đã «rú rí vô cung», bay thẳng một mạch từ Karachi sang Bắc Kinh. Người nghênh tiếp cú «tiu» này là Chu Ân Lai, cũng một là bộ óc của Hoa Lục. Và hai nhân vật lớn Đông, Tây đã định đoạt với nhau những phuong cách «cởi nút» cho một miền đất phuong Đông là An nam ta. Theo quy luật tự nhiên, hậu quả của sự «rú rí vô cung» vẫn là một bào thai. Bao giờ thì bào thai — hay hoang thai? — hòa bình VN mới khai hoa nở nhụy?

Độc Thủ chỉ ngại một điều: Trong khi các nước chạy đôn chạy đáo vận động ngược xuôi cho hòa bình thì An nam ta vẫn bình chân như vại, công việc vẫn bình thường ngoại trừ một điều bất thường: bên xấu lắn nhau! Ôi! miếng dĩnh chung quyền hành và tương lai hòa bình.

## ĐỘC THỦ



## SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

### Cơ sở xuất bản và báo chí Nhân Chủ thông báo về nhật báo SÓNG THẦN

Gửi toàn thể thân hữu, cảm tình viên  
và anh chị em nhóm viên trên toàn quốc,

Mặc dù việc thâu vốn chưa thực sự hoàn tất, Ban Điều Hành Cơ Sở hiện vẫn xác tiến chuẩn bị mọi công việc cần thiết để có thể kịp thời phát hành tờ báo do cơ sở xuất bản trong thượng tuần tháng 8-1971 tới đây.

Tờ báo do cơ sở xuất bản sẽ mang tên nhật báo SÓNG THẦN. Nhật báo SÓNG THẦN do nhà văn CHU TỨ chủ trương biên tập xuất bản mỗi ngày 8 trang. Thành phần bộ biên tập gồm những ký giả quen thuộc với bạn đọc hiện nay với nhóm nòng cốt là các anh LY ĐẠI NGUYỄN, PHẠM VĂN LƯƠNG, NGUYỄN LIỆU, UYÊN THAO, HÀ THẾ RUYỆT, VŨ THẾ NGỌC, TÔN THẤT TUỆ.

Nhật báo SÓNG THẦN chủ trương tuyệt đối không buôn bán trên thị hiếu của độc giả bằng những loạt bài công kích vô trách nhiệm cũng như những loạt bài khêu dâm rẻ tiền. Mỗi ngày nhật báo SÓNG THẦN sẽ dàn lìa trọn 2 trang lớn để phổ biến hoạt động mọi mặt tại các địa phương và vận dụng tối đa hiệu năng của một cơ quan ngôn luận để tranh đấu cho những nguyện vọng chính đáng của mọi người dân đang bị đàn áp, ức chế tại những vùng xa xôi hẻo lánh. Các Ban Đại Diện Địa Phương của nhật báo SÓNG THẦN đã được ủy thác nhiệm vụ thâu góp mọi tài liệu liên hệ tới những trường hợp oan khuất, bắt công mà dân chúng thường là nạn nhân để thay mặt dân chúng đòi hỏi các giới chức hữu trách phải giải quyết tức thời và hợp lý.

Để nhật báo SÓNG THẦN có thể đóng góp vai trò tranh đấu của mình, Ban DHCS kêu gọi toàn thể quý thân hữu, anh chị em Cảm tình viên và Nhóm Viên của Nhóm hãy tự động vận dụng mọi khả năng sáng kiến để giới thiệu SÓNG THẦN với đồng bào mọi giới trên khắp nước. Ban DHCS cũng kêu gọi quý thân hữu cùng các anh chị em cấp thời gửi về cho Ban Điều Hành những ý kiến cần thiết về việc xây dựng nội dung tờ báo sao cho phong phú và thể hiện sâu sắc nhất chủ trương tranh đấu lành mạnh hóa xã hội của Nhóm.

SÓNG THẦN là tiếng nói chung của chúng ta, cũng phải là công trình tạo thành của tất cả mọi người chúng ta.

Ban Điều Hành hy vọng sẽ thông báo cùng quý thân hữu và anh chị em về những chi tiết khác của nhật báo SÓNG THẦN nội tuần tới.

SAIGON, ngày 20 tháng 7 năm 1971  
BAN ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ NHÂN CHỦ

## THỜI HẠN MỚI

Vì có những trục trặc trong việc thuỷ vốn, nên cơ sở Nhân Chủ đã không thể khởi sự hoạt động đúng vào ngày 1 tháng 7 năm 1971 như dự liệu. Trong một phiên họp Thường Vụ Đoàn Trung Ương và Ban Điều Hành Cơ Sở vào cuối tuần qua, một quyết định mới đã được thông qua là tạm thời lui lại thời hạn ấn định là cuối tháng 7 năm 1971 và thời hạn được tạm ấn định sau là thương lượng tuần tháng 8 năm 1971. Quyết định này đã được thông báo cho các cơ sở đại diện địa phương để thông báo cho các thân hữu và cảm tình viên của Nhóm. Tuy nhiên, Thường Vụ Đoàn Trung Ương và Ban Điều Hành Cơ Sở cũng nhấn mạnh rằng thời hạn trên có thể giữ đúng được hay không vẫn tùy thuộc rất nhiều vào việc góp vốn của tất cả thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên đã có lời hứa trước. Nếu công việc gấp vấn hoàn tất trước ngày 30 tháng 7 năm 1971 thì Ban Điều Hành mới hy vọng có đủ điều kiện để thực hiện công việc đúng như đã dự trù. Ngược lại, rất có thể sẽ phải đặt tới một quyết định khác về thời hạn. Do đó, Ban Điều Hành Cơ Sở đã trực tiếp khuyến cáo các ban đại diện và chi nhánh địa phương phải nỗ lực hơn nữa trong việc nhắc nhở các thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên góp vốn sớm cho cơ sở.

## CHI TIẾT VỀ TỜ BÁO

Cũng do trời ngai về việc thuỷ góp vốn, Ban Điều Hành Cơ Sở còn cho biết là sẽ có một vài chi tiết thay đổi về tờ báo đầu tiên do cơ sở ấn hành. Theo dự trù từ buổi đầu thì tờ báo do cơ sở phát hành sẽ là nhật báo Nhân Chủ do anh Hà Thuế Ruyet đứng tên chủ nhiệm. Giấy phép xuất bản tờ Nhân Chủ có hiệu lực tới hết ngày 26 tháng 7 năm 1971. Vì thế, nếu vào ngày nói trên, cơ sở vẫn chưa ra mắt được tờ báo của mình thì giá trị của giấy phép sẽ không còn nữa và sau đó, cơ sở sẽ phát hành một nhật báo khác. Tất nhiên, nhật báo này cũng do nhóm viên HTN đứng tên chủ nhiệm và ban Điều Hành tin tưởng là vẫn để thủ tục sẽ hoàn tất nội trong tuần sau. Và để tránh tình trạng khó khăn

## SỔ TAY SINH HOẠT

có thể lại xảy ra như đã xảy ra cho tờ Nhân Chủ, Ban Điều Hành đã đặt hoàn toàn tin tưởng vào thiện chí tiếp tay góp sức của tất cả mọi người, nhất là trong lãnh vực góp vốn.

### TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI GÓP VỐN

Mặt khác, cũng để tranh thủ thời gian, Ban Điều Hành Cơ Sở hiện vẫn tiến hành chương trình tiếp xúc với hết thảy thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên đã góp vốn để thảo luận về bản nội quy điều hành cơ sở cùng trình bày về các dự án tổ chức và kế hoạch hoạt động cơ sở, sau khi góp vốn đủ.

Ngày thứ hai, 12.7.1971, hồi 17 giờ 30, buổi tiếp xúc đầu tiên đã diễn ra tại tòa soạn báo ĐỜI, với sự tham dự của 8 thân hữu trong tổng số 15 thân hữu đã được gửi giấy mời. Những người có mặt đã thảo luận với Ban Điều Hành về một vài nguyên tắc điều hành cơ sở, nhất là các nguyên tắc bảo đảm vốn liếng của cơ sở cùng quyền hạn của Ban Điều Hành trong việc sử dụng số vốn liếng đó. Ban Điều Hành Cơ Sở đã quyết định sẽ mở liên tục các buổi tiếp xúc trên mỗi tuần vào chiều thứ bảy trong thời khoảng từ 17 giờ tới 19 giờ.

Ngoài ra, Ban Điều Hành cũng đã nhắc nhở các cơ sở đại diện địa phương tổ chức các cuộc tiếp xúc tương tự để thâu góp rộng rãi ý kiến của toàn thể các thân hữu cảm tình viên và nhóm viên trên toàn quốc về vấn đề đã được nêu ra hứa tiến tới đúc kết thành 1 văn kiện chung đặt nền tảng cho công việc điều hành cơ sở trong tương lai gần đây. Theo dự trù của Ban Điều Hành thì chậm nhất là ngày 10 tháng 8, các địa phương

đã có cơ sở đại diện sẽ phải hoàn tất chương trình tiếp xúc với các thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên và đúc kết ý kiến chung gửi về cho Ban Điều Hành Cơ Sở tại Sài Gòn. Dựa trên ý kiến chung đó của hết thảy thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên trên toàn quốc, Ban Điều Hành sẽ lập thành một văn kiện chung mang tính cách một giao ước chính thức của hết thảy mọi người về mọi vấn đề liên quan tới quyền hạn, trách nhiệm của Ban Điều Hành cũng như của các thân hữu, cảm tình viên, nhóm viên đã góp vốn cho cơ sở.

### CƠ SỞ ĐỊA PHƯƠNG

Về các thành phần thuộc tổ chức cơ sở địa phương của tờ báo, Ban Điều Hành cũng đã tiến tới một số ý kiến được gọi là ý kiến mẫu như sau : Mỗi Ban Đại diện địa phương sẽ gồm 1 tiểu ban Biên tập, một tiểu ban Quảng cáo và 1 tiểu ban Cố định, Phát hành. Các tiểu ban trên sẽ có nhiệm vụ rõ rệt chiếu theo tên gọi, hoạt động với giấy tờ chứng nhận chính thức của Ban Điều Hành Cơ Sở tại Sài Gòn. Tất nhiên ý kiến mẫu trên có thể được ứng dụng linh động tùy hoàn cảnh khác biệt tại các địa phương, nhưng dù sao, các Ban Đại diện địa phương sẽ phải đảm nhận các nhiệm vụ như đã kẽ là Biên Tập bài vở, thảo luận tin tức, vận động Quảng cáo và cố định cho tờ báo. Hiệu các ban đại diện đã lập xong tại các tỉnh khác như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Thuận, Bà Lạt và các tỉnh khác như Phú Yên, Qui Nhơn, Cần Thơ, Châu Đốc, Bình Dương, Vũng Tàu, Pleiku, Ban Mê Thuột, Huế sẽ hoàn tất việc lập Ban Đại Diện trong nội tháng 7 này. Theo dự trù của Ban Điều Hành Cơ Sở thì bước sang tháng 8 năm 1971, Ban Điều Hành Cơ Sở sẽ tạm ngưng việc phát triển các cơ sở đại diện địa phương để củng cố các cơ sở đã có hẫu chuẫn bị kịp cho các cơ sở này bắt tay vào việc thực hiện tờ báo cho đúng với hẹn kỳ được ấn định hiện nay là phát hành số đầu trong khoảng thương tuần tháng 8 năm 1971.

## DANH SÁCH THÂN HỮU ĐÃ GỬI TIỀN VỀ CƠ SỞ

Sau đây là danh sách các thân hữu đã gửi man-dat về cho Ban Điều Hành Cơ Sở tuần lễ từ 15-7-71.

85) ĐƯƠNG TRÍ ĐỨC	(Gia Định) gop	5.000đ
86) TRANG CHÍ THIỀN	(Saigon) gop	5.000đ
87) NGUYỄN CHÂU	(Phan Thiết) gop	2.00 đ
88) NGUYỄN THÀNH GIẢN	(Saigon) gop	5.000đ
89) NGUYỄN GIA CÒN	(Đà Nẵng) gop	5.000đ
90) PHẠM THỊ LAN	(Đà Nẵng) gop	5.000đ
91) NGUYỄN XUÂN QUANG	(Đà Lạt) gop	10.000đ
92) LÊ VĂN TÚC	(Quảng Đức) gop	5.000đ
93) HUỲNH THỊ NGÀ	(Khánh Hòa) gop	2.000đ
94) NGÔ KIM ĐỊNH	(Nha Trang) gop	1.000đ
95) ĐỘNG ĐẶC	(Gia Định) gop	5.000đ
96) NGUYỄN KỈNH	(Saigon) gop	10.00 đ
97) TRƯỜNG SƠN	(Qui Nhơn) gop	1.000đ
98) NGUYỄN NHÂN TẤN	(Saigon) gop	1.000đ

(CÒN NỮA)

## PHIẾU ẦN NHÂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, Họ :

Địa chỉ :

đóng ý ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG do nhóm Hà Thúc Nhơn và tuần báo Đời tổ chức, bằng cách đóng góp :

A.— Một số tiền là \_\_\_\_\_

B.— Một số học bổng theo các chi tiết sau

- 1) \_\_\_\_\_ học bổng toàn phần (4.000\$)
  - 2) \_\_\_\_\_ học bổng bán phần (2.000\$)
  - 3) \_\_\_\_\_ học bổng khuyến khích (1.000\$)
- trong thời gian là \_\_\_\_\_ tháng, kể từ tháng \_\_\_\_\_ 1971

Ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo Đời cho ông VŨ THẾ NGỌC

## Thông báo CỦA ỦY BAN HỌC BỔNG

Ủy Ban Học Bổng Nhóm Hà T. Nhơn và tuần báo Đời trân trọng thông báo cùng toàn thể quý vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc rõ :

Theo dự trù, Ủy Ban sẽ thực hiện việc cấp phát 200 học bổng cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc trong niên khóa 1971-1972. Cho tới nay, Ủy Ban đã cứu xét và quyết định cấp phát cả thầy trên 70 học bổng. Trong khi đó, số hồ sơ xin cấp học bổng còn đang ở trong tình trạng cứu xét cũng đã lên tới trên 100 hồ sơ.

Mặt khác, việc vận động các nhà hảo tâm hưởng ứng chương trình cấp phát Học Bổng kẽ như đã đạt tới mức độ khá vượt qua được nữa. Vì vậy, Ủy Ban Học Bổng quyết định tính chỉ nhận thêm đơn xin học bổng kẽ từ ngày hôm nay, 22-7-1971.

Nhân dịp này, Ủy Ban cũng xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm đã dành cho Ủy Ban sự giúp đỡ để có thể thực hiện khả quan chương trình được đề ra. Sự giúp đỡ của quý vị không những là một khuyến khích quý báu dành cho Ủy Ban Học Bổng mà còn là một việc làm vô cùng hữu ích trong ý hướng xây dựng cho tuổi trẻ của đất nước trong tương lai. Nhờ sự giúp đỡ của quý vị nên một số học sinh và sinh viên xuất sắc đã có cơ hội tiếp tục con đường học vấn để hy vọng trở thành những người hữu ích cho tương lai.

Ủy Ban Học Bổng cũng xác nhận rằng trong thời hạn từ nay tới cuối tháng 8 năm 1971, Ủy Ban sẽ hoàn tất việc cứu xét và vận động cấp phát học bổng cho các học sinh và sinh viên đã gửi hồ sơ tới Ủy Ban trong thời hạn trước ngày 22-7-71. Vậy, các em học sinh và sinh viên hãy chờ thông báo kết quả vào số báo ĐỜI phát hành trong tuần lễ đầu tháng 9 năm 1971.

Saigon ngày 22 tháng 7 năm 1971  
ỦY BAN HỌC BỔNG

## Nhắn tin

Anh ĐỖ VĂN TRỌ (KBC 3924) : Việc tham gia cơ sở Nhân Chủ của Nhóm HTN rất giản dị, Nếu anh đã sẵn sàng tham gia, xin anh cứ viết thư về cho biết sẽ tham gia về mặt nào trong 2 mặt kề sau:

— Thứ nhất: Góp vốn cho cơ sở tùy khả năng tài chánh của anh, ít nhất từ 500 đồng trở lên tới nhiều nhất là 5000 ngàn đồng.

— Thứ hai: Góp sức với cơ sở tùy khả năng và hoàn cảnh, tự xét coi anh có thể đảm nhiệm phần vụ nào trong số các phần vụ như thông tin viên địa phương, biên tập bài vở, cò động phát triển tờ báo hoặc vận động xin quảng cáo của các thương gia tại địa phương cho tờ báo.

Tất nhiên, anh có thể tham gia trên cả mặt kề trên. Vậy ngay từ bây giờ anh có thể mua bưu phiếu (để cho Vũ Thế Ngọc) gửi gấp về tòa soạn ĐỜI hoặc gửi thư báo cho biết anh đã sẵn sàng lãnh phần vụ nào của cơ sở. Chờ tin anh.

Anh BÙI Q. SUNG (Quảng Trị) : Sẽ có thư cho anh trong ít ngày nữa về địa chỉ tại đường Duy Tân, Trước đây, đã thư nhiều lần cho một số anh em ở đường Phan Thanh Giản và xóm Hoàn Thành, nhưng đều được báo tin là không nhận được. Anh L. cũng đã ra QT hai, ba lần để tìm địa chỉ nhưng không thấy. Hy vọng lần này với anh sẽ không xảy ra sự trạng trên. Nếu nhận được thư xin anh cho biết tin ngay.

Ông NGUYỄN ĐỖ QUYÊN (Saigon) : Ý kiến của Ông về việc làm cụ thể để thể hiện tình tương thân tương ái giữa mọi người có lẽ cũng là điều mà nhiều người háng ấp ủ. Tuy nhiên, để thực hiện ý kiến này, chúng ta sẽ phải có nhiều điều kiện khác hơn là những điều kiện eo hẹp hiện nay. Dù sao, chúng tôi cũng xin ghi nhận lại tất cả đề sẽ cứu xét về sau, nhất là trong trường hợp tờ báo của cơ sở thành công.

Chị PHẠM THỊ LAN (Đà Nẵng) : Chúng tôi cũng đã nghĩ tới việc mở một trương mục tại Chánh Trung Khu Chi Phiếu, nhưng cuối cùng không làm được vì nghĩ rằng thể thức gửi tiền cho Chánh Trung Khu Chi Phiếu tuy rất giản dị với những người đã biết, nhưng lại có vẻ khó khăn đối với người chưa biết, vì vậy, mới chọn cách gửi mandat, dù biết cách gửi này cũng có những phiền phức.

Anh N.K. LINH VŨ (Qui Nhơn) : Việc thành lập đại diện tại Qui Nhơn vẫn còn ở trong vòng nghiên cứu. Tuy nhiên trong thời gian hiện nay, xin anh ghé 44 Võ Tánh gấp anh TN VÂN. Về thắc mắc thứ hai của anh, liên hệ tới việc góp công cho cơ sở, xin anh cho biết ý kiến trước. Văn phòng 17D là văn phòng của Nhóm và có thể coi là văn phòng vĩnh viễn của cơ sở. Mong anh sẽ tham gia trực tiếp hoặc ít nhất là tham gia ý kiến thật nhiều vào việc lập ban Đại Diện tại Qui Nhơn.

Ông DUY CHUNG (Saigon) : Sao chờ mãi vẫn chưa thấy tờ gấp là thế nào? có điều gì ngại ngại nữa. Cố gắng đánh tan những mặc cảm không nên có đi. Khi có dịp thì cần gặp nhau ngay để khởi hịnh lần nữa. Chờ Chung tới đó. Nhớ tới vào khoảng từ 10 tới 12 giờ và từ 16 tới 18 giờ mỗi ngày.

Ông NGUYỄN TRỌNG (KBC 3087) : Đã nhắn một lần nhưng sợ không đọc thấy. Vậy nhắc lại: nếu về, cứ ghé tòa soạn tuần báo ĐỜI vào buổi chiều, nhất định sẽ gặp.

Ông NGUYỄN ĐỖ QUYÊN (Saigon) : Ý kiến của Ông về việc làm cụ thể để thể hiện tình tương thân tương ái giữa mọi người có lẽ cũng là điều mà nhiều người háng ấp ủ. Tuy nhiên, để thực hiện ý kiến này, chúng ta sẽ phải có nhiều điều kiện khác hơn là những điều kiện eo hẹp hiện nay. Dù sao, chúng tôi cũng xin ghi nhận lại tất cả đề sẽ cứu xét về sau, nhất là trong trường hợp tờ báo của cơ sở thành công.

Ông LÊ SA (Phan Rang) : Không hiểu anh có tham dự phiên họp mặt của anh em tại Phan Rang không? Hôm đó ghé với quái thành thử không có thi giờ gặp gỡ đủ hết mọi người, chắc anh cũng không nỡ trách. Hy vọng anh đã cùng bàn công việc với anh Kha cùng các anh em ở ngoài đó. Có gì lạ xin anh tin cho biết.

Ông TRẦN VĂN CẢ (BMT) : Đề nghị anh tờ chức một cuộc gặp gỡ tất cả anh em có mặt tại BMT mà anh đã biết địa chỉ và các anh em quen khác mới chỉ giao dịch với các anh để thâu lượm một số ý kiến cho các công việc của cơ sở. Hiện đang chuẩn bị lên đó thăm các anh và bàn một số công việc.

Ông TRƯỞNG SƠN (Qui Nhơn) : Trong danh sách đăng báo đã ghi tên anh là TS thế nhưng trong danh sách thực thì ý anh thế nào? Xin cho biết ý kiến rõ rệt, nếu không sẽ ghi là NHS. Chẳng có gì gọi là phiền phức cả, chỉ mong sẽ có dịp gặp anh tại QN thôi. Chừng nào anh trả về đó?

Ông NGUYỄN ĐỨC HƯNG (Ninh Hoà) : Dành trọn một buổi sáng để tìm em mà không làm sao kiếm ra số nhà em đã ghi, Đoạn đường lầy lội và ngắn ngủi đó có tới cả chục số đó và số nào cũng có H. Rồi không phải H mà mình định gấp. Thời dành cứ gửi bưu phiếu về cho cơ sở rồi cho biết địa chỉ chắc chắn khác để gửi thư và tài liệu ra. Cứ cố gắng vận động cho tờ báo tại đó, nhất là làm sao cho mọi người biết đến tên chí tờ báo của mình.



## sắp thành tựu một... giải pháp Đông Dương

(tiếp theo trang 25)

dương. Hy vọng là tin tưởng vào sức mạnh kinh tế đó. Mỹ có thể tạo nỗi ánh hưởng ngay ở những vùng do Cộng sản kiểm soát.

Bây giờ ta có thể hình dung được rằng; ngay khi hội nghị Quốc tế về Đ.D nhóm họp, một cuộc ngưng bắn được thực hiện, thì Bắc Việt vẫn toàn vẹn lãnh thổ. Nam VN vẫn toàn vẹn lãnh thổ, lấy ranh giới Bến Hải làm nơi chia cắt như năm 1954. Cộng sản Đông dương trong đó có Việt Miên Lào sẽ xuất hiện công khai tại Bắc Miền và Nam Lào, còn Bắc Lào và Nam Miền thuộc vùng Quốc gia. Tức là Cộng sản Đông dương sẽ nằm trong một chiếc túi không lồ tại Đông dương, miệng túi là Bắc Việt, còn phe Quốc gia Đông dương sẽ bao vây chung quanh. Đứng về mặt chiến tranh quy ước thi Cộng sản ở vào thế bài lợi, nhưng đứng về mặt chiến tranh du kích thi họ lại có lợi. Tức là cả hai đều lợi, và như vậy mới giữ vững thế quân bằng tại Đông dương.

•••

## PHONG NGÚA

Ghé chúc, lở lói, gài tối đầu ăn lan tới ố  
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết  
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN  
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phú Lâm - CHOLON - KNBYT số 3 - 9.5.63

## DO MỘT NHÓM GIÁO SƯ CÁC ĐẠI HỌC HOA KỲ ĐÀM NHIỆM

Trường  
ANH NGỮ

## TÂN TIỀN

178, Chi Lăng  
PHÚ NHUẬN

HIỆU TRƯỞNG : Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Oklahoma State University

GIÁM HỌC : Giáo sư Phạm Hữu Bình, B.A, M.A, Uni. of Pennsylvania  
G.s. Nguyễn Thị Thu, M.A in Applied Linguistics. Indiana Uni

**Tổng khai giảng : 2-8-1971**

- Luyện thi KHẢO HẠCH ANH NGỮ BỘ GD và các kỳ test T.O.E.F.L (cho du học sinh)
- Luyện thi Tú Tài ABC.
- English for Today I, II, III, IV và Praficiency.
- Giao dịch, thương mại và đàm thoại cho công tư chức.

BAN GIẢNG HUẤN : Gồm toàn giáo sư tốt nghiệp khoa ngữ học tại các đại học Hoa Kỳ và Úc B.. Lợi, nhiều kinh nghiệm dạy học tại các trường lớn Thủ Đô.

Ghi tên giữ chỗ trước.

# HEPACHAUT

**YÊU GAN**  
**GÂY ÔM, MẮT NGỦ**  
**MỤN Ở MẶT**  
**NGÚA MỀ ĐAY**  
**THIẾU MÁU**  
**LAO LỤC**  
**TÁO BÓN**  
**DUỖNG THAI**  
**MỎI MỆT**

**NUOC CỐT ARTICHAUT**  
**NUOC CỐT BÒ TƯƠI**  
**SINH TỐ B12**  
**SINH TỐ B1**  
**SINH TỐ B2**  
**SINH TỐ B6**  
**SINH TỐ PP**  
**SINH TỐ D2**

**VUI VẺ  
TƯƠI TRẺ  
DA DÉ  
MIN MANG**

**Viên Bảo Chế HADZER**



### « Nhị Thập Bát Tú Ngự Tử »

tự gọi : — « NHẤT DẠ NGŨ  
GIAO SINH LỤC TỬ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn  
có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng  
khi uống một ly « NHỊ THẬP BÁT TÚ NGҮ  
TỬ » tục gọi « NHẤT DẠ NGŨ GIAO  
SINH LỤC TỬ ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tử được tinh  
luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày  
âm dương (28 ngày dương và 21 ngày  
âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT  
mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu  
tri những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu  
lưng lúc nửa đêm về sáng. Nhức mỏi các  
 khớp xương. Thận suy hay hư. Đàn ông  
lát dương, đàn bà lạnh nhạt : Vợ chồng  
không thích chung chăn gối ! Nhưng bắc  
luồi tặc, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo  
bị bít tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt  
hại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một  
ly nhỏ trước khi đi ngủ, quý vị hãy nằm  
lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng,  
lục phủ và giải khai 116 huyết đạo chính.  
từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thắt khíếu  
được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ  
tạo cho quý vị một « nội lực » tiềm tàng,  
cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho  
tuổi già... sống cho ra sống, hết cὸn  
buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị  
nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tử tục gọi  
Nhất Dạ Ngũ Giao Sinh Lục Tử luôn luôn  
ứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi  
của nó.

#### TRẢ LỜI THƯ HỎI THUỐC :

— TH/S I.N.S. QUẢNG (PL) : Nếu có  
bịnh cần uống thì 29 tuổi vẫn uống được  
ông à. Có thư riêng rồi.

— CÔ K. TRANG (LX) : Ông nhà trước  
kiê lao phổi có ra máu (Hémotysis) và lồng  
phổi (caverne) năm bệnh viện đã bình  
phục hẳn nhưng thận suy là lẽ tự nhiên  
hết bệnh lao (mọi hình thức) thường khiến  
thận suy yếu. Nhưng tốt hơn nên Kiêng  
Ngự Tử. Vì ngại Ngự Tử có tác dụng  
mạnh làm ảnh hưởng đến những vết sẹo  
trong phổi. Cô nên khuyên ông nhà đến  
một y sĩ để trực tiếp khám bịnh. Mến.

— Ô. NV ĐỨC (Ty CSQG/NT) : Những  
chứng bệnh bị cầm kỵ dùng Ngự Tử đã  
được nói rõ trong tờa chỉ dẫn cách dùng.  
Không sợ biến chứng. Tạm ngưng uống

— TR TÁ T. (KBC : X) Thưa, tờ báo mà  
Tr Tá hỏi đó là tờ báo Xuân D.Ch. của  
Ông Trần Nguyên Anh đăng cách nay hơn  
10 năm, gồm có 22 vị thuốc Bắc.

bà LÝ BÍCH VÂN  
219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon

### THẨM-MỸ-VIỆN

## NHƯ-HÀ

692, Phan thanh Giản S.G. — Đ.T. : 93.483

Chi nhánh : 320, Ph. th. Giản SG—ĐT 92807

### MỚI NHẤT VÀ ĐỘC NHẤT Ở VN :

- Làm ốm : Bảo đảm tuần đầu xuống từ 3 đến 12 ký.
- Do phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ.
- Làm mập : bảo đảm mỗi tuần lên từ 3 đến 6 ký.
- Do phương pháp thuần túy Y khoa.
- Bảo đảm không kết quả, hoàn đù tiền lợp.

— LÀM MẶT TƯƠI ĐẸP : do phương pháp nội  
ngoại y khoa thẩm mỹ, khoa tâm lý và khoaphân tâm học  
làm tiêu tan hết mọi vẻ tiêu tụy, nét nhăn đem lại da  
đẹp hồng hào tươi trẻ.

— Do Bác sĩ THANH tốt nghiệp Đại Học  
Paris nhiều kinh nghiệm tại các bệnh viện  
Paris và Âu Mỹ trực tiếp săn sóc. Có nhiều  
phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi máy lạnh để quý  
vị ở lại.

Đặc biệt mới về loại PEELING FORT, lột da  
mặt không đau, không cử nồng, vẫn dùng son phấn  
như thường, làm trẻ 15 tuổi.

— Với phương pháp MASSAGE mới lạ máy hút  
tâm kỳ và mỹ phẩm của LANCASTER để giúp các tế  
bào ngực mày nở tự nhiên, không cần bơm.

— ASPIRATEUR, máy hút mụn, tàn nhang, trứng  
cá, tẩy vết nám, mụn cát, mụn ruồi, sẹo cạn.

— POLÉNEX làm liền lỗ chân lông.

— Có máy tinh điện làm trẻ lại 15 tuổi.

— Có mặt nạ nhau và mặt ong chúa của Pháp về theo  
từng chuyến máy bay « Air France » giúp quý bà quý  
cô có làn da tươi mát.

### ĐẶC-BIỆT MỸ-VIỆN CÁ NHÂN

— Bán máy điện tử trường Thụy Sĩ giúp quý bà, quý  
cô tự săn sóc làn da, xoa nắn bộ ngực cùng với mỹ  
phẩm mới bộ 7000d.

— Bán thuốc của Stendhal và Lancaster với sự  
chỉ dẫn rành rẽ giúp quý cô, quý bà tự xoa nắn cho  
các tế bào ngực này nở như ý.

— Đặc biệt mới về và chỉ báu riêng ở Mỹ Viện NHƯ  
HÀ thuốc trị mụn Resamid, Renoxyl, Komed, He  
Vanoxide, Acnestrol, Sulfacet, R. Sulforcin, Lubriderm  
chủ trị nhanh chóng các loại mụn cám, mụn bọc, mụn  
đỏ, mụn lở loét, mụn cùi, mụn nhân đen, đi kèm với  
xà phòng sữa của Dr Payot.

— Nhận dạy học trò theo tài liệu mới nhất của « ECO  
LE INTERNATIONALE DES TECHNICIEN-  
NES DE BEAUTE DE PARIS ». Cấp chứng chỉ  
tốt nghiệp sau 5 tháng học (I khóa 150 ngàn).

Thư và bưu phiếu đề NGÔ THỊ NHƯ HÀ —  
692 Phan Thanh Giản — SAIGON.

Mở cửa từ 8g30 sáng đến 8g30 tối.  
Nghỉ ngày Chủ nhật.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

## NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang  
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại  
Của người giòng họ. Cũng được kinh  
nghiệp phát triển tại các quốc gia  
cư trú Quốc ngoại.

- Được liệu Xứ Sở (VN). Dát  
dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vữ  
trực», khí thiêng Sông Núi (VN).  
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,  
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.  
Linh diệu phi thường.

- «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt  
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

- Dụng diệu khoa học, ÂM  
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh  
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh  
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)  
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tộc  
Quốc, Nhân Loại)

Nơi danh tại Nội Quốc năm 1965  
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh  
đau răng. Bổ sinh lực răng. Giảm chấn  
rung răng. (Coi toe rõ).

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự  
Quê Hương (VN); Phục hưng kinh  
tế Xứ Sở — Phục vụ đồng bào  
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :  
NAM KY 1083A Đại lộ Hậu Giang  
và 270 Rạch Cát. Quao (cua) Hậu  
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mái Tầu  
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$  
Nước 35\$ sấp lèn...

VIENN NGOT DEUONG

## COTRACYN

2 TRỰC SINH  
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)  
3 KHÁNG SINH  
(SULFAMIDES)  
SINH-TỐ B12

Trị bệnh:

- BAN NÓNG - BAN CỦA THƯỞNG HÀN
- NHIỄM VI-TRÙNG
- CẢM HO - SỨNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHÉ IỞ LOÉT - VẾT ĐAU
- SỨNG MÙ - LÂM ĐỘC

có gói thuốc bột

RIÊNG CHO TRẺ EM



ĐỀ TRỌNG GIẤY THÉP

ĐẾP HÌNH TRÄU TÍM

ĐỐC NHÀ THUỐC TAY

MUA ĐỂ ĐANG TẠI CÁC NHÀ THUỐC

## HỘP THƯ TÒA SOẠN

● NGUYỄN TRỌNG ĐẠT (KBC 3331) Xin ông gửi thư thẳng cho  
nhà thuốc đó, theo địa chỉ có in kèm trong mẫu quảng cáo vẫn đăng ở  
báo ĐÔI.

● NGUYỄN VĂN MỚI (KBC 3954) : Đã chuyển thư mua báo của  
bạn cho ty quản lý. Nếu số báo đó còn, bạn sẽ nhận trong ít ngày nữa.

● PHẠM ĐẦU (DN) Sau đây là những số báo hiện còn tại tòa soạn:  
Từ số 1 tới số 5; từ 20 tới 25; từ 29 tới 35; các số 39, 40, 43, 50, 51, 54  
và từ 72 tới hiện nay. Muốn mua xin ông cứ gửi thư và man dat về cho  
ông ĐINH NGỌC TÂN, từ số 35 trở về trước giá 30 đồng, số 36 đến  
71 giá 40 đồng và từ số 72 về sau giá 50 đồng. Cước phí gửi báo đàm  
tính ngoài, mỗi số từ 6 tới 12 đồng tùy nơi.

● ĐINH THẾ KIÊM (Bình Dương) : Hai số 18 và 19 không còn  
nữa, Hai câu hỏi 1 và 3 của ông, chúng tôi chỉ có thể trả lời là không  
được rõ, vì lâu quá rồi.

● Các thi bản sau đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trong các số tới:  
Nắng Cam Ranh (H.HÀ) Tự Thuật (L.H.T) Mộ Khúc (VP LAN)  
Nước Mắt không còn (M.TRI) Qua Những Đoạn Đường (NT M&iacute;i).

● Tòa soạn mới nhận thư và bài của các bạn có tên sau:

PHẠM LÊ THANH (Mỹ Tho) NGUYỄN TÀI TIỀN (Quảng Ngãi)  
VÕ TRỌNG CƯ (KBC 4648) LINH TRUYỀN (Vĩnh Long) NGUYỄN  
TĂNG VINH (KBC 3450) NGUYỄN VĂN THANH (KBC 3357)  
VŨ TRỌNG QUANG (Saigon) TRƯƠNG LONG BÚU (San  
Francisco) LÊ HOÀI TRINH (Đà Nẵng) CAO NGUYỄN LÚ (Saigon)

Xin các bạn chờ tin trong số báo tới.

# Sữa bột Hòa Lan

• THÍCH HỢP NHẤT CHO TRẺ EM.



## Công thức hòa hợp Sữa Bột :

### NHÃN MÀU XANH (half cream)

**gần một phần mỡ dành cho trẻ sơ sinh  
đến 2 tháng hay người già yếu.**

— Protéine . . . . .	20%
— Matières grasses . . . . .	10,5%
— Lactose . . . . .	26%
— Saccharose . . . . .	36%
— Minéraux . . . . .	4,5%
— Humidité . . . . .	3,0%
— Vitamine B 1 . . . . .	0,002%
— Vitamine B 2 . . . . .	0,002%
— Vitamine A : . . . . .	1250 U.I. par 100 grs
— Vitamine D 3 : . . . . .	400 U.I. par 100 grs

Calories : 447 par 100 grs

### NHÃN MÀU VÀNG (full cream)

**toàn lượng mỡ, dành cho trẻ em trên 2  
tháng và người lớn.**

— Matières grasses . . . . .	17,5%
— Lactose . . . . .	23,5%
— Protéine . . . . .	18,5%
— Humidité . . . . .	30%
— Minéraux . . . . .	4%
— Saccharose . . . . .	33,5%
— Vitamine B 1 . . . . .	0,002%
— Vitamine B 2 . . . . .	0,002%

Muốn cho Dân mạnh Nước giàu,  
Phải chăm nuôi Trẻ lúc đầu mới sanh

CHỈ CÓ SỮA BỘT :

# gitana

nhập cảng từ Hòa Lan  
là đáp ứng được ý thơ nêu trên

SỮA BỘT :

# gitana

còn có đặc điểm

- Dễ pha, tan ngay.
- Chất sữa giống hệt sữa mẹ, nuôi dưỡng trẻ em mau lớn khôn.
- Đầy đủ sinh tố.
- Dinh dưỡng cơ thể cho chung cả NAM PHỤ LÃO ÁU, nhất là cho giới thể thao, nghệ sĩ và cư sĩ.
- Giá bán phải chăng.



CÓ BÁN TẠI

— các nhà thuốc tây

— các trại tập trung, các trường học, các bệnh viện