

WASON  
DS 531  
D 642+

ĐỐI

HÃY CỨU THÍ SINH  
TỰ TÀI



9  
1

# ĐỜI

91

## ĐẶC BIỆT : THI ƠI LÀ THI !

- THI VỚI CỦ, CHỮ VỚI NGHĨA thiện căn
- 35 CÁCH GIAN LẬN CẤP BẮNG đời
- HÃY CỨU CÁC THÍ SINH đời
- THI ƠI LÀ THI tède
- CÁI NGHIỆP BÚT NGHIỀN hànucđao

1

## CHÁNH TRỊ

- CHÍNH SÁCH KHỎA THÂN và ĐỀ NGHỊ 7 ĐIỂM lýđangnay
- TẠI SAO BẠO LỰC NGỤ TRỊ Ở ĐẠI HỌC phanhuychâm
- ĐỜI TRƯỚC MÙA MÀU CỦ 71 đời
- NỐI BUỒN CỦ TRỊ vânbinh
- TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA trângocninh

2

## VĂN NGHỆ

- LUỒNG CẢI VÀNG cungtichbiền
- CÁNH HOA CHÙM GỬI quynhdao

3

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHỦ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTN • CƯỜI QUÈN ĐỜI ĐỘI • MỘT VÒNG THẾ GIỚI

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 91	TUẦN LỄ TỪ 15-7-1971 ĐẾN 22-7-1971
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323  ▼ Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập  <b>CHU TỨ và nhóm Sóng</b>	<b>GIÁ 50đ</b>	Giao dịch quảng cáo Hội Ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

# đầu tranh cho đổi

## Hãy cứu các thí sinh

Năm nay có 107 ngàn thí sinh dự thi Tú tài 1 trên toàn quốc. Một trăm lẻ bảy ngàn người đang qua đoạn đường gay go nhất trong cuộc đời học hành thi cử. Một trăm lẻ bảy ngàn người đang chờ đợi, với hy vọng, khắc khao lo âu và hồi hộp.

Cũng như mọi năm, tần tuồng thi cử vẫn diễn ra với các tích cũ mèm: để thi bi lô, đầu đề ra ngoài chương trình, đầu đề ngớ ngẩn và đầu đề sai.

Một viên chức cao cấp Bộ Giáo Dục đã công nhận đầu đề thi Tú tài 2 bị tiết lộ tại Đà Lạt. Đầu đề bị tiết lộ một cách quá ư lộ liễu không ai chơi cãi được: Trước giờ thi, người ta đã bắt gặp bài giải có sẵn trong tài liệu của một thí sinh.

Đầu đề Tú tài 2 đã bị lộ, và bị khám phá.

Liệu đề thi Tú tài 1 có giữ được bí mật không? Hay là có bị lộ mà không bị khám phá nên chẳng ai hay!

Phàm khi thi đã bị lộ thì phải tổ chức lại kỳ thi!

Liệu Bộ Giáo Dục có dự trù việc tổ chức lại kỳ thi Tú tài 2 vừa qua không? Các thí sinh rớt Tú tài 2 kỳ vừa qua có thể coi là rớt oan uổng và có quyền đòi tổ chức thi lại chăng?

Trong khi đó đề thi của kỳ thi Tú tài 1 đã bị tổ là có đề sai và có đề ra ngoài chương trình!

Khi viên chức Bộ Giáo Dục làm sai, hoặc phạm lỗi lầm nghiêm trọng, thì Bộ Giáo Dục bỏ qua.

Nhưng khi chấm bài, các vị giám khảo có bỏ qua cho các lỗi lầm của thí sinh chăng? Hay là quý vị thảng thảng tay chém?

Một trăm lẻ bảy ngàn người dự thi nghĩa là một trăm lẻ bảy ngàn bộ óc thanh niên nam nữ bị giam hãm trong một cố gắng có khi đến kiệt lực để vượt qua mảnh băng gay go nhất trong số các mảnh băng. Nhiều người đã học thi quá sức đến ngã quỵ. Và như mọi năm nhiều người sẽ tuyệt vọng sau khi nghe tin bị rớt, và đã có bao người tự tử vì mảnh băng Tú tài 1 này!

Trong khi đó mảnh băng Tú tài này đã gần như không còn là một thước đo khả năng nữa. Trừ ở quân trường ra, không một công tư sở nào nhận băng Tú tài 1 mà đòi Tú tài phần 2.

Mảnh băng đó cũng mất giá trị vì bị nạn mua bán băng cấp đĩa đệm hóa thế nào, chúng ta đều biết.

Phải chăng đã đến lúc chúng ta phải xét lại đề áp dụng biện pháp đã được thi hành đời Tông Trưởng Giáo Dục Trần Ngạc Ninh: Bài bối kỳ thi Tú Tài 1.

Bài bối kỳ thi đó, vừa tiết kiệm được tài nguyên quốc gia, vừa giúp cho hàng trăm ngàn thanh niên khỏi bị phí thời giờ và sức khỏe vào việc học thi cho một kỳ thi càng ngày càng giảm giá.

Bài bối kỳ thi này, chỉ có một hạng người bị thiệt thòi. Đó là các nhà giáo và chủ trường mở lớp luyện thi.

Trong số 100 thí sinh cấp... họ đi thi, thì có tới 99 bạn từng thảm ao ước làm cách nào thi đậu mà đỡ vất vả một chút, trước là bảo vệ sức khoẻ, sau là... bảo đảm có bằng cấp tránh mọi rủi ro bất ngờ.

Tuy nhiên xin các bạn thí sinh đừng tìm đọc trong bài này các mánh khoé, mưu mẹo để gian lận thi cử. Vì đây thuộc loại vã công thượng thừa, toàn những tuyệt chiêu, bí kíp cả. Phi các tay cao thủ không thể nào thi triển các vã công này được. Trước khi trình bày các cách gian lận thi cử, chúng ta hãy coi các cách để phòng gian lận như thế nào đã.

### Đề phòng nghiêm mật

Quí bạn đọc giả nào đã... lỡ đi thi một lần đều biết các biện pháp để phòng nghiêm mật để chống các âm mưu gian lận. Quí bạn nào đã lỡ đi... chấm thi càng thấy việc phòng gian bảo mật trong hội đồng giám khảo thật là cao.

Trước hết tại phòng thi.

Trong phòng thi quí bạn thấy luôn luôn hai vị giám thị. Hai giám thị là để kiềm soát lẫn nhau rồi. Thường chỉ trước giờ thi nữa giờ các ông chủ tịch trung tâm thi mời chỉ định quí vị giám thị nào vào phòng nào, như vậy không ai biết mình sẽ coi chung phòng thi với ai và coi phòng số mấy. Như vậy bảo đảm khó có sự thông đồng giữa hai giám thị cũng như giữa giám thị với thí sinh. Ngoài ra chủ tịch trung tâm thi cũng phải thay đổi các giám thi, không cho ai coi một phòng nào 2 lần, sợ quen biết với thí sinh.

Bên ngoài phòng thi luôn luôn có một vị giám thị hành lang đi qua đi lại kiềm soát thêm một lần nữa. Ban chỉ huy hội đồng lại kiềm soát bằng cách đi thăm các hành lang. Cuối cùng, có thêm cảnh sát, quản cảnh kiềm soát các mặt trường, công ra vào. Thiết là con kiến qua cũng không lọt.

Cũng để phòng gian bảo mật, các thí sinh được phát giấy thi của nhà nước, kè cả giấy nháp. Tờ giấy làm bài phải có đủ cả hai chữ ký của 2 vị giám thị. Như vậy không ai có thể làm bài sẵn ở nhà đem nộp, cũng không ai có thể trốn bài làm mồi với tập bài đã nộp



## 35 CÁCH GIAN LẬN BẰNG CẤP

### • NHÓM PHÓNG VIÊN ĐỜI

Sau giờ thi xong được. Vì các vị giám thi được yêu cầu chỉ ký vào giấy thi khi thí sinh đang viết bài trên đó. Mặt khác, thí sinh nào xin một tờ giấy có ký tên rồi, muốn đổi tờ giấy khác, tờ giấy cũ sẽ bị xé đi để tránh âm mưu mang ra ngoài làm bài vô mà đánh tráo.

Giấy nháp của thí sinh chia ra nhiều màu để cho các cô cậu ngồi kế bên nhau, giấy nháp khác màu, không thể trao đổi với nhau được.

Bây giờ tôi chuyện kiềm soát cẩn cược thí sinh, tránh nạn người này đi thi giúp người khác. Các thí sinh phải mang thẻ cẩn cược

hay thẻ học sinh có hình. Ngoài ra khi nộp đơn thi, thí sinh phải nộp phiếu thí sinh có dán hình và ký tên. Giám thi sẽ so sánh hai tấm hình đó với hình dạng thí sinh hiện diện coi giống nhau không. Khi cần, lại có thể so sánh chữ ký trên phiếu thí sinh với chữ ký ngoài để kiểm chứng nữa.

Bấy nhiêu biện pháp đã đủ để phòng gian bảo mật chưa?

### Đánh phép trong phòng thi

Một vụ gian lận thi cử đã nổi tiếng một thời, hiện nay không biết giải quyết sao chua, do là vụ một giáo sư đi thi.

Nhà giáo này dạy học ở lục tỉnh, nhưng lại vác đơn lèn tận Đà Lạt xin dự thi tú tài. Tới ngày thi, thay vì đi gác thi, như các đồng nghiệp khác, nhà giáo này lại vác bút đi thi! Chẳng may, tại phòng thi nhà giáo quên hóa trang bị một bạn đồng nghiệp nhận diện và tố cáo. Thế là thân bại danh liệt!

Khi vác bút đi thi như vậy chắc nhà giáo có âm mưu tráo bài cho một thí sinh khác cùng phòng!

Hai người cùng tên, cùng độ đơn thi ở một ban, một nơi, chắc có nhiều hy vọng ngồi thi chung một phòng. Thí dụ hai ông Nguyễn Văn Ba mà cùng thi tú tài một, thí sinh tự do, ban B chẳng hạn, ở Đà Lạt thường chỉ một hội đồng, và hai ông sẽ ở chung phòng dễ dàng. Chỉ trừ trường hợp hân hữu, một ông được xếp vào cuối phòng này, ông khác rơi vào đầu phòng kế bên!

Khi làm bài thi, hai ông Ba sẽ làm bài như thường nhưng thay vì đề tên mình, sẽ đề tên và số ký danh của ông bạn mình. Như vậy là ông giỏi làm bài hộ ông đốt. Lúc nộp bài vào cuối giờ rất đông đúc, lòn xộn, giám thi khó lòng kiềm soát được!

Đó là một cách gian lận ngay trong phòng thi! Rất chắc ăn. Nếu bạn học rất giỏi, và nếu bạn không cần bằng cấp khi vô phòng thi rồi bạn vẫn có thể móc nối với một thí sinh cùng phòng và học đốt nhưng sẵn sàng chi tiền, để đánh tráo bài kiểu đó. Giá cả xin tùy 2 bên thương lượng. Một bài có thể trị giá từ 20 đến 100 ngàn!

Các bạn đừng tưởng việc tráo bài này là phát minh của thế kỷ 20 nhé!

Khoa thi năm Ất Ví (1775) ông Lê quý Đôn làm chủ khảo. Ông là Lê quý Kiệt và học trò ông là Định thời Trung cùng đi thi. Ông Lê quý Đôn đã bảo học trò tráo bài cho con, để cho Lê quý Kiệt đậu đầu kỳ thi Hội.

Việc này bị bại lộ chỉ vì cả 2 thí sinh trên đều quá nỗi tiếng. Trước kỳ thi Hội, vua Lê và Chúa Trịnh đều đánh cá ai đậu đầu. Vua Lê cá Lê quý Kiệt còn Chúa Trịnh cá Định thời Trung.

Tới khi có kết quả, Chúa Trịnh nghi ngờ, sai kiểm soát lại bài vở. Quả nhiên khám phá ra bài 'đè tên' Lê quý Kiệt là do Định Thời Trung viết, và ngược lại.

Kết quả là Lê quý Đôn bị bắt giam. Lê quý Kiệt bị tước hết bằng cấp, còn Định thời Trung bị đày.

Không biết ngày nay TT Thiệu và Thủ Tướng Khiêm có hay đánh cá không!

Một ví dụ giáo sư kề câu chuyện có thật như vậy:

Ông giáo này tới coi thi ở một tỉnh xa. Đến trường thi, ông gặp một cô bạn cũ ở đọc đường. Cô bạn đi cùng một cô gái khác, giới thiệu với nhà giáo.

Đến lúc vở coi thi ông giáo nhìn ra cô gái mới gặp đang dự thi. Sắc màu hào hoa bay bướm thấy cô thí sinh nhăn nhó khổ sở vì bài toán khó, lại gặp đúng môn học mình dạy nhà giáo bèn giải bài toán vào một tờ giấy nháp rồi nhận lúc cô nữ thí sinh xin thêm giấy chép mang cho tận tay! Tất nhiên cô thí sinh vở được bài giải bất ngờ cứ việc chép.

Ba ngày sau thi xong, nhà giáo bỗng thấy cô gái đến tìm mình, thưa «Ba má em nói mời thầy đến nhà chơi».

Trước sự khẩn khoản vị giáo sư

tới thăm nhà thí sinh. Ông già tiếp giáp sự một cách niềm nở, và sau khi cảm ơn hết lời, ông già rút ra hai chục ngàn đưa cho, gọi là đề biếu thầy món quà đền đáp.

Chỉ vì một phú bay bướm mà bỗng trở thành tay buôn bán chuyên nghiệp! Theo lời nhà giáo kề thi sau đó ông đã nhất quyết từ chối món bông bất ngờ trên và cũng không nhận một thứ ân huệ đền đáp nào khác để bảo vệ tính chất tài tử!

Những câu chuyện trên cho thấy nếu giám thị mà thông đồng với thí sinh thì việc gian lận cũng không khó, chỉ cần khéo qua mặt vị giám thị coi cùng phòng và vị giám thị hành lang thôi!

Trong trường hợp vị giám thị hành lang cũng thông đồng thì dễ làm an lâm!

### Bài giải trong cầu tiêu

Ví dụ hai giám thị A và B coi cùng một phòng thi, mà ông X ở hành lang. Thị dụ, ông A và ông X thông đồng với một thí sinh trong phòng.

Sau khi đè thi phát ra, luật lệ bắt buộc các giám thi không được đè lọt đầu đê ra ngoài. Nhưng thông thường các giám thi hay cho vị giám thi hành lang một đê coi chơi.

Ông X nhận được đầu đê, có thể đưa ra ngoài trường thi cho một người nào đó giải vì công việc của ông X là đê đì lại lại ít ai ngờ tới. Hoặc chính ông X vở một góc kin đeo nón đê giải cũng được.

Giải bài xong, ông sẽ tìm cách đưa vào cao thi sinh.

Một cách là bài giải viết trên tờ giấy trang giống như giấy thi. Hai là viết trên tờ giấy nháp cùng màu với giấy của thí sinh.

Bài giải có thể trao lén cho giám thi A đê sau đó thí sinh đỡ tay xin giấy thi ông A cứ đằng hoàng mang tới.

Muốn cho âm mưu trên được thành tựu, cần phải có sự thỏa thuận:

— Giữa ông A, ông X và thí sinh.

— Của ông chủ tịch trung tâm thi đê xếp ông A vở phòng thi sinh và ông X coi hành lang.

Như vậy muốn thành tựu việc gian lận, phải là 1 tổ chức từ trên xuống dưới. Nếu cần thi phải tổ chức từ trên.. Nha Khảo thí đê sắp xếp ông A, ông X và vị chủ tịch vào cùng một trung tâm thi. Trong trung tâm đó có độ 5 ông A, B, ông X và năm bảy thí sinh quá cầu bằng cấp và săn tiền; vậy là xong.

Nhưng muốn chắc ăn thi đê trong cầu tiêu. Thị sinh được ám hiệu số đứng dậy xin đi tiêu. Theo luật trường thi, giám thị phòng hay giám thi hành lang sẽ dẫn thí sinh về lớp chò cầu tiêu. Vô đùa rồi, thí sinh sẽ lấy bài ra. Và mang về phòng thi đê chép.

Tuy nhiên phương pháp trên có điều bất tiện. Lỡ vị giám thi B nghe thấy thí sinh có một tờ giấy bài sẵn thì sẽ nghi ngờ!

Có một cách chắc chắn hơn.

Sau khi vở thi được nộp, thí sinh sẽ ra về, nộp một tờ giấy trắng.

Ra khỏi trường thi, thí sinh được đưa tới một nơi có bài giải sẵn với một tờ giấy thi có chữ ký của giám thi A đê săn đê. Thí sinh chép bài giải vở tờ giấy thi, chép xong, sẽ có người tim cách mang bài thi vở trong trường cho ông giám thi hành lang X. Ai có thể làm việc đó? Cố thể là nhân viên hội đồng thi, lao công nhà trường hay một vị cảnh sát bạn dân, đê thi là bạn thí sinh. Hoặc chính ông giám thi hành lang X — luôn luôn ôm một xấp giấy trắng để tiếp tế các phòng thi — ra ngoài một phút.

Bài thi có một chữ ký sẽ được ông X mang đưa cho ông A cùng một xấp giấy trắng tiếp tế. Ông A đê bài đê vở xấp bài nộp, và lấy bài nộp cũ đi. Tới cuối giờ, ông già bộ tim ra một bài làm còn thiếu chữ ký của giám thi B xin ký vở. Thường chuyện quên ký tên như vậy vẫn xảy ra. Thế là ông B vở tình cờ ký vở, hợp thức hóa một tờ bài thi lậu!

Muốn cho âm mưu trên được thành tựu, cần phải có sự thỏa thuận:

— Giữa ông A, ông X và thí sinh.

— Của ông chủ tịch trung tâm thi đê xếp ông A vở phòng thi sinh và ông X coi hành lang.

Thường việc chép làm bằng may. Vì vậy, khi cắt tất cả phong các bài cũng bị cắt theo một nếp sứt qui mô và chỉ được thi hành nếu có sự đồng ý của ban chủ tịch hội đồng giám khảo.

mời được bàn tay lồng lá nát nhét và xấp bài thi, sau khi đã giả mạo dấu mặt mã và cắt lấy băng kéo ở nhá!

Nhưng thiệt sự khi các giám khảo chấm bài ít ai lại chấm chú ngó cả đến vết cắt như ông giám khảo tinh ý trên.

Tại hội đồng thi Saigon năm ngoái cũng có một truyện lạ.

Một giám khảo chấm toán thấy một bài của thí sinh thật hoàn hảo được chấm cho 19 điểm 3 phần tư.

Nhưng khi chấm hết xấp bài, ông giám khảo thấy có một bài nữa, mang cũng số thứ tự như bài trên cùng một nét chữ, chỉ có điều là rất dở!

Vậy tức là đã có một vụ tráo bài vô xấp bài thi trên nhưng bàn tay lồng lá kia vội quá, quên không rút, hay rút ra rồi lại quên đem nhét bài cũ vở lại.



Trong cả bài trường hợp trên thí sinh đã bị làm biến bản, cấm thi! Nhưng việc truy tầm thủ phạm tráo bài thi hình như không ra!

Và vị thủ phạm vô hình đó, chắc chắn phải nằm trong ban chỉ huy hội đồng, hoặc là thư ký nghĩa là một trong 3-4 người mà thôi!

### Tráo bài cách nào?

Rõ ràng có các vụ tráo bài. Nhưng không thể nào phỏng vấn các tác giả của những vụ tráo bài được.

Theo một số giáo sư phỏng đoán nói với phái viên báo Đời thi công cuộc lần ăn trên phải hết sức qui mô và chỉ được thi hành nếu có sự đồng ý của ban chủ tịch hội đồng giám khảo.

Thí dụ như vậy:

Trong hội đồng, ông chính chủ khảo, hay một ông phó, ông thư ký có thể biết rõ mặt mã của các phòng thi. Do đó, họ có thể tìm được bài của một thí sinh nào đó, tại một phòng, một trung tâm thi nào đó.

Buổi tối, các bài được cắt vở tủ, niêm phong với chữ ký của ô chính khảo. Thường ở các hội đồng thi tại tỉnh, ban chủ tịch hội đồng ngủ luôn trong trường.

Ban đêm, sẽ có bàn tay lồng lá mở tủ, rút bài thi ra. Bài được mang đến tận nhà thí sinh, và thí sinh sẽ chép một bài giải khác trên một tờ giấy giống hệt. Sẽ có người làm con dấu mặt mã giả đóng vở cho thiệt giống. Sau đó sẽ lấy kéo cắt phách cho thiệt giống. Xong rồi lại có bàn tay lồng lá mang bài về để vô xấp bài thi. But sau giám khảo chấm bài đó sẽ ngạc nhiên chỉ vì tại sao bài làm hoàn hảo quá! Nếu có nghi ngờ, khi ráp phách đem so nét chữ thì vẫn đúng nét chữ của thí sinh!

Khi ráp phách rồi vẫn còn có thể gian lận được.

Một ví dụ giám khảo kể chuyện ông đã vẽ tinh tông phạm với một vụ buôn bán.

Khi ráp phách, một viên thư ký hội đồng nói nhỏ với ông: «Kết quả, tôi có con em gái thi đê hội đồng này, mà không hay! Böyle giờ ráp phách mới thấy nó thiếu có 3 điểm!» Sau đó viên thư ký sẽ năn nỉ: «Bài nó do anh bạn chấm, xin anh bạn coi lại giúp, sửa cho nó đầm đìem!»

Phản chấm thi, ai cũng biết mình có lúc cho điểm rộng, có lúc cho hẹp, thí sinh trôi sụt 5, 7 điểm cũng được. Vị giám khảo bèn rộng lưỡng gật đầu. Viên thư ký kiềm cho một cây bút đỏ, và đứng che đê canh chừng. Trong nháy mắt, vị giám khảo sửa cho thí sinh 5 điểm và ký tên vô chẽ sửa! Gọi là giúp nhau.

Có lẽ viên thư ký đã chạy đi xin ba bốn vị như vậy.

Vị giám khảo chỉ bắt đầu nghĩ ngợi khi viên thư ký tới lần thứ hai, với một đứa em thứ hai thi ở một nơi khác!

## CHỦ ĐỀ SỐ 92: BẮT ĐẦU GIỚI THIỆU CÁC ỨNG CỬ VIÊN DÂN BIỂU SẠCH VÀ BẢN

Đây chỉ là một vụ gian lận có con thời!

Nếu có tổ chức, viên thư ký có thể tìm được bài thi của con mồi của mình, và trao cho một vị giám khảo thâm tín chấm. Thường một bài thi điểm cao mà không cao quá, ít khi có người nào yêu cầu chấm hai lần!

### Các cách gian lận khác

Khi ghi điểm cũng có thể gian lận, nếu người ta sắp xếp cho 2 người đọc điểm đồng lõa. Thi dụ đến thí sinh Nguyễn Văn X, điểm toán 08 được đọc lên 18, và cả 2 lần đều đọc 18 thì chắc chắn số sẽ ghi con số 18 và thí sinh được tăng 30 hay 40 điểm tùy theo ban.

Ba người ghi điểm cũng có thể đồng lõa cùng tăng số điểm trong 2 tờ giấy và một phiếu điểm. Tuy nhiên tổ chức được như vậy hơi khó.

Khi ghi điểm xong, rồi nếu hai người cộng điểm và 2 người kiểm soát đồng lõa cũng có thể cộng điểm nhầm, gia tăng tổng số điểm cao một thí sinh.

Nhưng ít ai ngờ được đến giải

hoan chót là đánh máy kết quả kỳ thi cũng vẫn còn có gian lận!

Cách đây 2 năm, vụ đó đã xảy ra. Nhận một người nộp chứng chỉ tú tài đi xin việc, cơ quan thầu đơn yêu cầu Bộ Giáo Dục kiêm chứng. Người ta coi lại bằng kết quả năm ghi trên chứng chỉ thi không thấy tên!

Truy tìm ra, thì trong mấy bản kết quả được công bố có một bản ghi thêm gần chục thí sinh ma! Các ông thí sinh này không ghi tên dự thi mà cũng có tên đậu!

Một người thư ký đánh máy ở Nha Khảo thí đã chủ mưu vụ này. Anh ta chỉ việc đánh máy thêm vào danh sách một bản thôi, và đưa bản đó cho ban viết chứng chỉ. Bản đưa cho cấp trên so sánh thì vẫn đề nguyên, không ai ngờ. Chỉ có một bản là có thí sinh ma!

Ông Nguyễn K, hiệu trưởng ở Huế suýt nữa là trở thành nạn nhân của một vụ đánh máy gian lận.

May mắn là ông K vốn tánh cẩn thận. Khi làm chính chủ khảo hội đồng, ông giữ lại một tờ biên bản cất đi. Một năm sau khi cần

đổi chiếu, ông K, vốn có sẵn biến bản ở nhà nếu có ai đánh máy gian lận thêm tên thí sinh và ông biết liền.

### Xem điểm kiểm án

Bây giờ không nói chuyện gian lận thi cử, mà đến chuyện kiểm án chung quanh việc chấm thi.

Một cái cách kiểm án đó là xem điểm giúp.

Khi hội đồng chấm thi xong, thời gian ghi điểm, cộng điểm cũng kéo dài cả tuần lễ.

Trong thời gian này các thí sinh rất nôn nóng, hay nhờ người quen đi coi điểm trước khi yết bảng.

Vì vậy có thể sinh ra 1 hạng lưu manh. Quí vị này xem điểm một thí sinh thấy đủ để đậu rồi. Nhưng biết là con nhà giàu, đang sẵn sàng chi địa, nhà coi điểm kia bèn hốt hoảng đến báo động thí sinh thiếu điểm rớt rồi! Nhưng, vì lòng từ thiện, nếu phụ huynh thí sinh chịu chi thì nhà coi điểm giúp sẽ tìm cách chạy cho! Phụ huynh thí sinh nhẹ dạ có thể sẵn sàng chi 50 tới 100 ngàn! Và khi yết bảng, quả nhiên thấy con, em mình đậu!

Cùng cùng lời đó, người ta sẽ chay cho thí sinh đậu hạng cao để dễ dàng xin học bằng du học.

### Kết luận

Những cách gian lận trên đây thuộc loại khó, chỉ những tay cao thủ mới thi hành nổi. Muốn thực hiện các âm mưu tráo bài chẳng hạn, phải có các nhân viên cao cấp trong hội đồng thi và tổ chức.

Người ta đồn rằng (và chắc người ta đồn bậy) các tổ chức gian lận thi cử bây giờ rất lớn. Chúng lot cả vô Nha khảo thí để sắp xếp nhân viên các hội đồng cho ăn khớp với nhau để bề hành động.

Vì vậy trước kỳ thi 3.4 tháng, chúng đã biết sẽ làm ăn ở tỉnh nào, và người về tỉnh đó móc nối các già dinh muốn mua bằng cấp cho con em?

Những ai là thân chủ của bọn con buôn này?

Thứ nhất là các chủ ba Tầu. Phần lớn không học trường Việt nhưng lại muốn có bằng cấp để trốn lính.

Thứ hai là con cái các nhà giàu, các ông lớn!

Vì vậy mới có tin đồn bằng tú tài giá từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng (phần một mác hơn phần hai) và thí sinh đỗ ưu, đỗ bình cũng là do mua bán! Đến nỗi một ông nghệ sĩ, cựu giáo sư Phạm Đình Ái, đã phải mang chuyện gian lận thi cử ra trước diễn đàn Thượng nghị viện và cựu thủ tướng Trần văn Hương đã phải than bằng cấp bây giờ bị đĩ điểm hóa.

Xin quí vị tự an ủi, không phải chỉ có bằng cấp bị đĩ điểm hóa. Ngày quốc hội cũng bị nghi là đĩ điểm hóa! Và so gian lận thi cử, với gian lận bầu cử, buôn bạch phiến và săt vụn v.v, thí gian lận thi cử là một cái mìn nhỏ ngoài da thôi!

Và xin an ủi quí vị thêm rằng trong số 1000 nhà giáo họa may mắn có một người có chỉ gian lận thi cử chuyên nghiệp! Một phần cũng vì nghề giáo bây giờ sa sút quá, và về tình thần lẩn vật chất!



## Đời trước mùa bầu cử 71

Đời về những nhân vật đã nộp đơn ứng cử. Tiêu chuẩn được đề ra để Đời lập danh sách này gồm các điều sau :

— Thứ nhất : Những người mà tòa soạn Đời biết là chưa dính dấp vào những chuyện leum nhem.

— Thứ hai : Những người mà tòa soạn Đời tin là muốn bước vào tòa nhà Lập Pháp không với chủ đích làm áp phe.

— Thứ ba : Đời sẽ không phân biệt những người trên đứng ở phe phái nào, thuộc nhóm đối lập hay nhóm thân chính quyền.

Tuy nhiên, phải thú thực rằng chưa chắc sự hiểu biết của tòa soạn Đời sẽ hoàn toàn chính xác. Vì vậy, Đời đã cho công bố trên danh sách từ số này để xin thêm ý kiến của độc giả trên toàn quốc. Tuần tới, dựa trên ý kiến của độc giả cùng sự tìm hiểu thêm của Đời, chúng tôi sẽ chọn lại một lần nữa những người thực sự đáng giới thiệu. Việc giới thiệu cũng sẽ được thực hiện một cách vô tư và trung thực. Nhóm phóng viên tuần báo Đời sẽ tiếp xúc với từng cá nhân ứng cử viên đã được chọn lựa bởi bạn đọc và tòa soạn để đề xuất vai trò của một đại diện dân cử tại tòa nhà Lập Pháp. Chúng tôi hy vọng rằng việc làm này sẽ được sự hưởng ứng của cả ứng cử viên lẫn cử tri để có thể dẫn tới những thành quả hữu ích cho công cuộc chung. Thư góp ý về đạo đức và khả năng của các ứng cử viên xin gửi về tòa soạn càng sớm càng tốt.

ĐỜI

### MỘT LẦN ĐUA TIỀN

Anh chết rồi!

Anh chết thật sao?

Những mảnh khăn tang vẫn vội qua đầu  
Những nát cuộc đau thương chia sẻ đất  
Từng đôi mắt sâu, từng đôi mắt sâu...

Tím tôi vỡ và hồn tôi rụng xuống  
Như mặt trời tàn trong đôi mắt nào? — Tôi khóc...

Anh nằm đó, thật bình yên.

Thầm thì với sỏi đá những lời tình xưa

Bây giờ! còn gì cho nhau?

Lá cờ và những cành hoa mầu sắc,

Tiếng kinh nguyện A di đà Phật.

Gió lạnh lùng, lạnh lùng.  
Tôi muốn hóa thân thành bia ngọc thạch

Mang tên anh trong lòng.

Trời mênh mông, mênh mông.

Tôi con cháu cháu còn lại ngó dõi buồn.

Anh chết rồi!

Anh chết thật sao?

### QUYÊN QUYÊN DIỆU LIÊN

#### NGUYỄN CẦU

Hai giọt hồng rơi trên đỉnh thư

Đêm khuya tương sát dựng cẩm thà

Trái tim khô héo theo ngày tháng

Hoa soan từ đó thấu nguồn đau.

Tôi chắp tay, thương xót nguyện cầu

Lệ này xin rửa vết thù sâu

10 phương Chư Phật! Con thành khán

Cho núi sông thời đắm máu đào.

#### THÍCH NỮ DIỆU CHÂU



## TRƯỚC MÙA BẦU CỬ

# NỖI BUỒN của CỨ TRI

VĂN BÌNH

Tất cả những người VN có ý thức về vận mạng mảnh đất tự do MNVN này đều có cảm tưởng những tháng tới đây sẽ mang sự quyết định cho số phận chung hết thảy chúng ta.

Sau ngày bầu cử Hạ viện và Tổng thống, sau khi chương trình rút quân của Mỹ được áp dụng một cách mau lẹ hơn, sau khi áp lực phản chiến HK và dư luận quốc tế buộc TT Nixon xét lại chương trình 7 điểm của MTGPMN một cách kỹ lưỡng và thực tế hơn, tất nhiên có nhiều biến chuyển chính trị xảy ra ở VN mà hiện nay chúng ta chưa thể đo lường tầm mức quan trọng.

Trong khi đó, chúng ta thấy gì trước mùa bầu cử ở NPVN?

Trước hết, một số ứng cử viên kỷ lục nộp hồ sơ đăng tên thi đua vào Hạ viện.

Nếu bảo rằng số dòng kỷ lục này là triệu chứng đáng mừng cho vận mạng đất nước, vì rất nhiều người quan tâm đến quyền lợi dân tộc, hi sinh, cả thời giờ, tiền bạc để trở thành một dân biểu thì hiển nhiên NPVN có thể biến thành thành địa của nhóm người yêu nước.

Buồn một nỗi sự thực phũ phàng, sự thực bẽ bàng, buộc chúng ta nhận thức rằng cuộc chạy đua vào hạ viện trong tháng tới là một cuộc sáp nhập để tranh nhau mua vé chợ đen một chỗ ngồi của chuyến tàu vét. Một chuyến tàu vét đưa khách đến phiên chợ chiêu, phiên chợ mà hàng hóa quý giá đã được tần tảo hết, còn lại nhưng thứ rẻ tiền, rác rưởi, tanh hôi.

Buồn hơn nữa trong cuộc thi đua sắp hàng để tranh chỗ trong chuyến tàu vét 1 số nhân sĩ trong sạch có thiện chí, có tư cách, có liêm sỉ, có đạo đức, cũng đăng tên trình diện với quốc dân.

Một viên đá ném xuống mặt nước, nếu không được sóng gió ba đảo, cũng đủ cho người đứng trên bờ trông thấy một vài đợt sóng nhỏ lăn tăn. Nhiều viên đá, nhiều đợt sóng nhỏ gop lại sẽ thành một hình gì gọi cho người ta một niềm hi vọng ở tương lai.

Trong giai đoạn vô cùng gày cấn của đất nước đang trước những tệ đoan, những ham muốn tham thường của hạng người kén kén không đủ lương tri coi xác chết đồng bào như những thứ thiêng liêng dâng kiêng dè kính nể, người công dân VN thấy buồn bực, phẫn nộ, chán nản vì thái độ khoi khơi của những người tự nhận là chiến sĩ quốc gia nhưng sự thực chỉ biết nịnh bợ xu phụ để mưu đồ danh lợi.

Giữa cuộc thi đua vào Hạ viện, chúng ta sẽ được nghe nhiều diễn văn hùng hồn, nhiều tuyên bố đầy lửa, nhiều hứa hẹn mê ly.

Sau cuộc bầu cử tháng tám, bộ mặt thực quốc hội ra sao?

Không cần nhắc lại những thành tích bất hủ của khóa sắp tới sẽ mang lại cho nhà hát Tàu một thử nghiệm chưa từng thấy ở lề đường Chợ Lớn.

Tuy nhiên, ngoài việc bầu cử Hạ viện, còn việc quan trọng hơn: việc bầu cử TT và phó TT.

Cho tới nay, quanh đi quẩn lại, báo chí nhắc đi nhắc lại ba liên danh: TT Nguyễn Văn Thiệu, Phó TT Nguyễn Cao Kỳ và Đại Tướng Dương Văn Minh.

Kè ra 3 liên danh này đáng tiêu biểu cho thương tảng cơ sở NPVN. Không ai chối cãi được. Một ông Cảnh, một ông Phó, một ông Cựu Quốc trưởng, 3 ông đều là tướng lãnh và cựu tướng lãnh của Quân Lực VNCH.

Ba ông đã từng nắm quyền lãnh đạo tối cao của đất nước. Ba ông đã tỏ rõ khả năng và tài điều khiển quân đội hành chánh trong những năm vừa qua: 17 triệu đồng bào, từ Bến Hải đến Cà Mau, đã được tham nhuần ơn mìa móc, đã từng nghe những lời khuyên bổ vàng ngọc đầy thiện chí, đầy hứa hẹn, đã chứng kiến những cuộc họp báo say sưa, sôi nổi những ngày diễn quân hùng tráng như ngày quân lực 19 tháng 6 vừa qua.

Ngoài ra, dân chúng còn được TT Nguyễn Văn Thiệu cho biết tối thiểu có 3 liên danh ra tranh cử thi đua vào dinh Độc Lập.

Được tin này, dân chúng sung sướng, khắp khơi mừng thầm. Sung sướng và mừng thầm vì ít ra cũng có 3 liên danh, cuộc thi đua mới khỏi kém phần hào hứng. Và như thế mới có thể tạm coi là có sự lựa chọn.

Nhưng khi Đại tướng Dương Văn Minh tuyên bố với báo chí ngoại quốc chưa có gì bảo đảm liên danh Đại tướng Minh và Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ có đủ chữ ký giới thiệu, cử tri NPVN cam thay như một gáo nước lạnh dội lên đầu mình!

Thì ra chữ ký của bốn nhạc sĩ, dân biểu và 100 nghị viên cũng có một tầm mức trọng đại đối với vận mạng đất nước và tương lai dân tộc.

Vậy mà có kẻ nghĩ sằng sướng bậy dân biểu,

nghị sĩ, nghị viên chẳng giúp ích cho đồng bào được cái quái gì, ngoài chuyện xuất ngoại du hi buôn lậu hay giờ tay thông qua dự luật của nhà nước.

Khi báo chí nói đến việc 3 ông ứng cử TT, nhiều cử tri Việt gốc Hoa Chợ Lớn cứ tưởng 3 ông Thiệu Ký, Minh cũng giống 3 ông kinh nghĩa vườn đào thời Tam Quốc, như Lưu, Quan, Trương thua nó.

Sự thực, hồi ống năm 1960 là Ngõ triều 3 ông có kết nghĩa vườn đào thật.

Nhưng buồn thay, vườn đào của 3 ông chỉ nở có một mùa xuân. Lời thề vì thế mà chóng phai pha cùng tuế nguyệt,

Đến nay, 3 ông đã đi theo ba ngả đường. Gần đây cựu Quốc Trưởng Dương Văn Minh và phó TT Nguyễn Cao Kỳ còn lên tiếng tố cáo với Cố vấn Kissinger sự giao lận có thể xảy ra trong cuộc bầu cử sắp tới.

Hai người cùng yêu cầu cố vấn Kissinger làm thế nào cho cuộc bầu cử ở NPVN được trong sạch, tránh khỏi áp lực Hoa Kỳ. Lại như không có lời hứa long trọng của cố vấn Kissinger trong cuộc công du vừa qua cuộc bầu cử TT sắp tới sẽ kém phần trong sạch và Hoa Kỳ sẽ nhào vòi cỏ, ủng hộ một nhân vật thân tín nào của họ.

Thực đáng buồn cho người dân Việt Nam.

Người dân sửa soạn âm thầm làm bồi biện, bầu một TT xứng đáng để mang lại hạnh phúc cho dân tộc, uy tín cho đất nước, Người dân chưa kịp mang tấm phiếu bỏ vào thùng thi các vị lãnh đạo chuẩn ứng cử viên đã nghỉ ngơi nhau, tố cáo lẩn nhau, đem nhau đi kiện trước một vị qui khách từ phương xa bay đến.

Hiện thời ở nước Cờ Hoa có phong trào phanh phui tai liệu mật, đế TT Nixon có dịp lật tẩy mấy cựu TT, nhằm đổ lỗi tội lỗi chiến tranh lừa đầu mày chính phủ trước.

Ở MNVN chúng ta chưa có phong trào phanh phui tai liệu mật. Nhưng có phong trào tố cáo và lật tẩy của các vị chuẩn ứng cử viên TT. Cũng rứa!

Chỉ khổ cho người dân, biết tin ai, nghe ai và bầu cho ai?

Đó chính là nỗi buồn cử tri trong mùa bầu cử sắp tới.

VĂN BÌNH

## CA NHẠC

Lớp nhạc trung tâm Saigon, Cholon, Gia Định, nhạc cụ tối tân, chương trình giảng dạy thích hợp mọi khả năng, mọi lứa tuổi, mọi trình độ, mọi sở thích, mọi hoàn cảnh... Đầu các lớp: bảo đảm, chuyên nghiệp, tài tử, khóa căn bản, cấp tốc. Sáng, Chiều và Tối. Do QUỐC TUẤN và một nhóm CA — NHẠC SĨ dày kinh nghiệm hướng dẫn. 169 A (lầu II) Đại Lộ Hồng Tháp Tự — SAIGON.

# THI VỚI CỨ CHỮ VỚI NGHĨA

Thiện Căn

## Khởi điểm của những suy nghĩ

Loài hoa màu đỏ rực nở rõ mỗi khi chớm sang hè có cái tên rất đẹp là hoa phượng bén cạnh những tên通俗 na khác như hoa soan tây, hoa choi lói, loài hoa đỏ đã được nhiều văn sĩ mồ tả bằng những nét thật đặc đáo. Đặc biệt phải kể đến Xuân Diệu trước kia và Đông Hồ sau này. Trong tập tùy bút Phản Thông Vàng, Xuân Diệu đã khoác thêm cho nó một cái tên nữa: Hoa học trò.

Có một điều lạ là phần Ông các văn thi sĩ của chúng ta chỉ vẽ lại thử hoa này qua những cảm giác bùi ngùi, man mác của tuổi học trò trong lúc chia tay, nào xếp sách vở, đồ đạc trong rương, nào ghi lưu niệm cho nhau v.v... mà tuyệt nhiên không hề đả động gì tới sự hồi hộp lo lắng của những người còn nặng nợ đèn sách về chuyện thi cử cả. Kể viết bài này đã hẳn không muốn khác đời

nhưng mỗi khi nhìn hoa phượng là liên tưởng tới mùa thi, một mùa đèn tối thê thảm của người học trò. Có những cậu, những cô trong chuỗi ngày nóng nực đèn vôi mờ, nhọc mệt không buồn ăn uống, vậy mà cứ phải cẩn cùn thâu đêm để học bài, làm bài, chung quanh muỗi bao vây như trấu.

Và còn bao nam sinh, nữ sinh khác gầy rạc, hốc hác nữa. Rồi họ lao xuất huyết. Rồi bỏ nhà ra đi, rồi tự tử chỉ vì quá tin tưởng ở mình, ngờ đâu lại trượt nên không còn mặt mũi nào trông thấy những người thân thích, quen thuộc. Vì thế nhìn những dây phượng đơm bông tôi chỉ thấy một cái gì chưa xót, té tái chử không mấy may bàng khuất lưu luyến như những ngày còn khoác áo thư sinh thuở nào. Thân phượng xắn xùi, rạn nứt, lá phượng xanh ngát, hoa phượng đỏ choé có lúc khiến tôi rợn người khi trưởng tƣong đó là một người học trò mặt tái mét, chân tay cỏ thụ về văn hóa thi đƣợc cho biết cũng rất lòng thông và ta



mặt. Kết quả là, sau khi đã đi thiễn ý vở, ông chánh chủ khảo bêu hội các giám khảo lại dậy rằng: «Không cần bareme gì ráo, các vị có thể cho từ 1 điểm đến 13 điểm, tùy hứng».

Ấy ngay việc chấm thi mà con tuy tiện như thế chứ đừng nói gì tới những chuyện khác như giảng dạy, soạn sách giáo khoa sách, giải đề thi nữa! Hình như phần đông người minh sống theo cái triết lý «tùy tiện», làm việc gì không ra dòng ra đũa, thế nào cũng được, thế nào xong thi thôi. Trong cách xử thế tiếp vật, một lối sống «chỉ bỗ làm mướt» như thế cũng còn có điểm khả thi, nhưng trong chiều hướng giáo dục chúng ta không được phép cầu thả. Tiếc thay bây giờ có mấy người nghĩ hộ cho như vậy đâu!

Tiên đây, chúng tôi xin nêu một số những sai lầm hoặc thiếu sót mà nhiều người giảng dạy thường mắc phải. Tất nhiên chỉ giới hạn ở môn Việt văn thôi.

## Xét lại các tác phẩm thời tiền chiến

Trước hết là phần kim văn. Các sách giảng văn thấy trích những đoạn trong các tác phẩm tiền chiến như của Thành Tịnh, Trần Tiêu, Nguyễn Tuân, Mạnh Phú Tú, Nguyễn Công Hoan v.v... Tại sao lại như vậy? Vì chương trình của Bộ đã ổn định. Bất di bất dịch. Chương trình này có từ thời Pháp thuộc. Không tin đọc giả cứ giờ cuốn Việt Nam văn học sú yếu của cụ Dương Quảng Hàm là rõ ngay. Ngày đó ngoài phần cổ văn còn thêm cả phần kim văn. Và các tác giả những cuốn sách được dùng trích để làm tài liệu giảng dạy ở phần kim văn là những người sáng tác ở thời kỳ tiền chiến. May chục năm qua, với bao nhiêu đổi thay thế mà bây giờ vẫn thấy chỉ học vần vẹn có một dümüz người đó. Ở đây chúng ta gạt ra ngoài mọi xu hướng chính trị, không bao giờ những người ở bên này hay bên kia giỏi tuyển, mà chỉ nghĩ về một sự tiến bộ cần phải có. Chúng ta thấy bật cười và không khỏi hỏi thay khi nghĩ rằng chỉ đúng 30 năm nữa thôi, sang đầu thế kỷ 21 dân cháu chắt chúng ta học kim văn vẫn trích các tác phẩm của

các tác giả sống vào nửa đầu thế kỷ trước (thế kỷ 20).

Phải mạnh dạn đập đổ cái mặc cảm tự ti đối với những tác phẩm tiền chiến, và phá vỡ những thói quen lười biếng nữa. Phải đuổi kịp và vượt qua. Tất nhiên chúng ta không chối bỏ những giá trị của các văn phẩn được trích giảng đó nhưng phải đặt cho nó 1 chỗ ngồi nhất định. Như chỗ ngồi yên ổn của các tác phẩm cổ điển, chứ không thể còn tràn tới chúng ta và loang rộng hơn nữa. Chúng ta đã bỏ xa tiền chiến. Tiền chiến chỉ là 1 mốc khi chúng ta ngoái lại. Những tác phẩm cũ đánh dấu 1 giai đoạn lịch sử văn học và lịch sử dân tộc. Nó là tấm gương phản chiếu bộ mặt xã hội thời đã qua. Nó không nói lên những thắc mắc xao xuyến của thời đại chúng ta, bây giờ và ở đây. Chúng ta phải tìm đến các nhà văn đang sống cùng với và bên cạnh chúng ta. Không biết ai ra sao chứ riêng tôi, đọc lại nhiều tác phẩm tiền chiến tôi thấy nhạt nhẽo hời hợt thế nào, mặc dầu tôi như đã thuộc về lớp người cũ. Bao nhiêu nhà văn hôm nay, nào Đoàn Quốc Sỹ, Mai Thảo, nào Sơn Nam, Võ Pniến, Túy Hồng, Trùng Dương v.v.., ào ạt công hiến cho ta những tác phẩm thật vạm vỡ, đầy sức sống. Những lối tả hình tả dáng của họ thật tinh vi, thật thoát sáo. Đặc biệt là lối nhận xét tâm lý thật sâu sắc lắm khi lại ranh mãnh nữa. Bút pháp của họ cũng tàn kỳ. Nhiều đoạn trong các tác phẩm của họ có thể trích giảng cho chương trình cả bậc tiểu học lẫn trung học. Bao giờ nhà nước mới nghĩ đến việc này?

Trích giảng thuận các tác phẩm tiền chiến đã là chuyện đáng buồn. Buồn hơn nữa là có người soạn sách lại không chịu nghiên cứu tới gốc rễ. Chẳng hạn ông cử nhân văn chương Đỗ Văn Tú soạn giả cuốn ging văn lớp đệ thất do Việt Nam tu thư in lần thứ 12 với lời ghi ngoài bìa «sửa chữa kỹ», thế mà cũng có những làm lắn tệ hại. Khi viết phần tiểu sử các tác giả về Lưu Thị Hạnh, ông ghi: «Nguyễn là họ Hạnh, sau đổi là họ Lưu, người tỉnh Thanh Hóa, Trung Việt. Bà nổi tiếng từ cuốn tiểu thuyết «Một truyện tình 15 năm về trước»(1940)»

đã được hầu hết các báo đƣờng dẫn thời đó ca tụng lối văn chải chuốt êm dịu. Bà có khuynh hướng đạo lý. Các tác phẩm của bà đều viết về đức hy sinh của những con người giàu tinh cảm...» (sách đã dẫn, trang 8) Chúa ơi! Để không ai bảo cho thầy cũ này biết rằng Lưu Thị Hạnh cũng là bút hiệu của Hồ Dzérh, một văn thi sĩ phái nam sao? Cứ đà này thi các cô Phạm thi cà Mốc, Phí Long Thảo, Diệu Huyền vv.. sẽ mất hết tinh «đục rựa» mà trở thành ôn ên, thông theo mặt! Và còn nhiều khuyết điểm khác không tiện liệt kê ra đây. Chúng ta nên can đảm xếp vào mục «đồn nghi» những chỗ nào chưa biết rõ. Không Tử cũng đã phàn nán: «Khi xưa người chép sủ chổ nào không biết thi chưa trống để hỏi lại, bây giờ không còn thế nữa. Còn chúng ta, có gì đáng phàn nán không?

## Trở về nguồn gốc của chữ và nghĩa

Nhiều người đã than phiền rằng ở thời đại chúng ta mọi cái đều bị phá sản, kể cả chữ nghĩa cũng phải chịu chung số phận này. Tiếng Việt đã bị «làm hư», «làm loạn» rất nghiêm trọng, phần lớn là do một số nhà văn, nhà báo đã sử dụng ngôn ngữ cũ không chuẩn xác và sáng tạo ngôn ngữ mới rất bừa bãi, 1 quan niệm như vậy hơi quá khát khe nhưng cũng có nhiều phần phải công nhận là đúng. Đành rằng ngôn ngữ cần tiến hóa theo mỗi thời đại để giàu có thêm, nhưng phải dùng vốn cũ sao cho thích hợp đồng thời tránh nảy sinh những tiếng mới, chửi mồi một cách vung vít, thiếu cân nhắc.

Ai cũng biết tiếng ta còn nghèo nàn, chưa đủ chữ để diễn đạt ngay cả những danh từ cụ thể cũng vậy chửi đừng nói gì những danh từ trừu tượng hoặc khoa học. Một vài thí dụ sau đây chứng tỏ điều đó. Loài cây, ta chỉ có một tiếng gọi chung là «cây» trong khi tiếng Trung Hoa và tiếng Pháp phân biệt rõ rệt loại cây mảnh (thảo, plante) và cây vững (mộc, arbre). Ta nói «lòng» thì Trung Hoa, Pháp lại chia ra lòng sợi (mao, poil) và lòng ống (vũ, plume). Ta chỉ có tiếng «thịt» còn Pháp rành rẽ hơn có thịt xé

(viande) và thịt trong cơ thể (chair). Vì thiếu chữ như vậy nên công việc dịch thuật các tác phẩm nước ngoài sang tiếng Việt gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khi phải giải thích dài giòng hoặc làm mất hẳn những hình tượng mà tác giả cố ý vận dụng. Chẳng hạn khi nói câu: «Nếu hai vợ chồng son mà sinh được đứa con thì gia đình sẽ ám cúng hơn», người Pháp đã dùng hình tượng «trois kilos de chair vivante» để chỉ đứa bé (trois kilos de chair vivante suffisent à égayer une maison morose) nay dịch là «đứa trẻ» thì mất hết ý nghĩa bồng bế của nguyên văn, bỗng nêu đích sát là «ki thịt tươi» thì ngô nghê quá. Ngay cả câu này trong Trung Dung mô tả cái «âm chửa định» đã thấy nhiều cách dịch nhưng vẫn lòng thòng và không ổn: «Tâm bất tại yên, thị nhì bất kiến, thịnh nhì bất vân, thực nhì bất tri kỷ vị. Cố quán tử thận kỳ độc dã.» Đại khái là khi lòng còn chao đảo (tơ tưởng tới người yêu chẳng hạn) thì có «nhìn» (vào sách) cũng chẳng thấy gì, có «nghe» lao xao cũng chẳng «đợt tai», có «ăn» cũng chẳng biết «mùi vị», vậy nên người quan tử cần phải thận trọng khi ở một mình. Các bản dịch bị kẹt ở chỗ, ta chỉ có chữ «nhìn» để chỉ cả 2 chữ thị và kiến (voir, regarder), còn chữ «thấy» lại quá mờ hồ, và chỉ có chữ «nghe» để chỉ thính và van (écouter, entendre).

Sở dĩ chúng tôi nêu những thí dụ trên để muốn nói rằng tiếng ta chúng ta không nên quên điều này: chữ Nho cũng như chữ La tinh đều là những từ ngữ, vì vậy nó thừa chữ để ta dùng và mỗi chữ có 1 chỗ nhất định không được đặt lệch. Chẳng hạn khi nào dùng «hà» khi nào dùng «giang» là đã rõ ràng tuy 2 từ ngữ này cùng có nghĩa là sông. Cũng như danh từ tái giá và tục huyền đã nêu trên. Xin đọc bài ví dụ nữa. Tuy cũng chỉ hoàn cảnh lẻ loi không nơi nương tựa nhưng mỗi chữ trong chùm «quan, quả, cõ, đặc» lại mang một ý nghĩa khác nhau. Quan là người góa vợ, quả là người góa chồng, cõ là kẻ mồ côi cha mẹ, đặc là người già không có con cái. Những người đó thuộc loại tử cùng. Còn «hiếu» là chữ dùng riêng để chỉ bốn phận của con đối với cha mẹ. Vì vậy ta thường nghe nói đùa nhau: «Sao mày có hiểu với vợ

được đem dùng thành «nhạc thời trang» (phải nói thời thượng mới đúng). Áy là chưa nói tới nhiều người đã lầm lẫn giữa bộ hạ và ha bộ, phạm vi và vi phạm, khách hàng quan thành khách hàng quang (bong dài). Cũng có người đã can đảm dịch thành ngữ «đái tội lập công» ra «đoái công chuộc tội». Đoái công, chuộc tội là cái gì? ai đoái và ai chuộc đây? Đái tội chỉ là đội tội trên đầu (ta quen gọi là án treo) như nhắc nhở phạm nhân phải cố gắng tạo công trạng thế nào để trút bỏ được cái đang đeo nặng đó đi. Thật nước loạn thì chữ nghĩa cũng loạn xà ngầu luôn!

Đã thế lại hay viết sai nữa. Ngày thường dùng «thoán» thay vì «soán» trong soán nghịch, soán đoạt, sát nhập thay vì tháp nhập. (tháp là ghép như tháp tùng) bầu cử thay vì bảo cử, khoái trá thay vì khoái châ, (theo nguyên nghĩa là 2 món châ và nem), manh nha thành ra nhăm nhe, phiêu bạt biến thành xiêu ngạt, giáo thụ ra giáo Thủ (Th, hoa như ông giáo có tên là Thủ). Rồi thêm bệch nói thừa: tăng là thèn nhưng lại hay nói ghép «tăng thêm» và một lô chữ khác như tham gia vào, gia nhập vào, để cập tới, tương tự như, trước tiên, Hồng bà, núi Thái son, sông Hương giang..

Khi dùng những tiếng Hán Việt chúng ta không nên quên điều này: chữ Nho cũng như chữ La tinh đều là những từ ngữ, vì vậy nó thừa chữ để ta dùng và mỗi chữ có 1 chỗ nhất định không được đặt lệch. Chẳng hạn khi nào dùng «hà» khi nào dùng «giang» là đã rõ ràng tuy 2 từ ngữ này cùng có nghĩa là sông. Cũng như danh từ tái giá và tục huyền đã nêu trên. Xin đọc bài ví dụ nữa. Tuy cũng chỉ hoàn cảnh lẻ loi không nơi nương tựa nhưng mỗi chữ trong chùm

«quán, quả, cõ, đặc» lại mang một ý nghĩa khác nhau. Quan là người

giáo

thí

chí

nhà

kinh

## TÊ ĐÊ



# THI ƠI... LÀ THI !

“Thi ơi là thi ! Sinh mi làm chi !”

Kim Bảng đã than trời từ bao năm rồi trong  
một bài ca thường được hát lên vào mùa ve rộn rã  
và phượng vỹ đỏ chơi chang đến bồn chồn.

Than thi thanh nhưng thi cử vẫn còn đó. Thi cử  
vẫn còn nên mới :

Bay ! Nghẹn ngào.

Bám ! Ôn ào.. Buồn vui vì mi !  
Nên mới :

Đây bao bộ mặt cười ra nước mắt  
than câu học tài thi phận ứ ứ».

Và :

Đây bao tiếng cười khích khích khoe rằng phen  
này tao trượt thi ai đậu cho !

Nhưng kẻ «khúc khích» hỏi được mấy ai ?

Đa số đã phải ca bản «thi không ăn ót thế mà  
cay !» và «đệ nhất buồn là cái hỏng thi».

Đó là chưa kể có những cõi câu sau mỗi khi thi  
lại rủ nhau thường thức thuốc chuột hoặc «phở  
lòng dông» xuống Cầu Bóng để thoát kiếp bút nghiên.

Cũng có kẻ tự phong cho mình đại úy (nếu  
trượt 3 kỳ) hoặc có kẻ đến (đại tướng). Nhưng

trước kia thi được. Ngày giờ con trai chỉ có quyền  
rớt một lần ở kỳ thi tú tài II và không lần nào ở  
kỳ thi tú tài I. Nói một cách khác, rớt là họ sẽ phải  
«xuống tóc» đi tu tại Quang Trung Thủ Đức liền !

### Những cửa tử của thanh niên

Tử tiêu học thanh thiếu niên đã phải qua bao  
nhiều «địa ngục môn». Địa ngục môn số 1 là thi vào  
đệ thất, Địa ngục môn số 2 là Tú tài 1, Địa ngục  
Môn số 3 là Tú tài 2. Đến thời Đại học mỗi năm SV  
cũng phải qua đều những địa ngục môn này vì nếu  
xảy chấn, những công quán trường, những thư địa  
ngục môn có thật trong cuộc đời sẵn sàng mở đón  
họ. Và một khi đã vào loại địa ngục môn kaki này  
có nghĩa là đời không lên hương được, có nghĩa là  
mất tự do và đợi kinh niên !

### Học để thoát hiểm

Một sự thực đau buồn là có thể nói đa số thanh  
niên SVHS học hành thi cử chỉ cố gắng để khỏi đi  
linh vì đi linh có nghĩa là họ có thể chết bất cứ lúc  
nào, chết trước khi biết thế nào là tình yêu, thế nào  
là ăn chơi !

Họ biết rằng kinh nghiệm của lớp đàn anh đi  
trước cho họ thấy rõ có bằng cấp chưa chắc gì đã  
kiểm cơm no. Nếu không phe đáng, nếu không

cấp. Cử nhân luật, cử nhân văn khoa, cử nhân khoa  
học.. với những bằng cấp đó chưa đủ bảo đảm cho  
họ từ nêu không biết xoay sở. Nhưng họ vẫn phải  
học toàn mồ hôi vì không muốn phải khoái  
quán áo trận thế thôi. Họ cho rằng «nửa đường đứt  
gành trong tư» phải bỏ dở việc học hành là một  
diễn thiệt thời lớn. Thế nên bằng mọi cách hoặc  
chinh giáo (học gạo đêm ngày đến lồng phổi) hoặc  
ma giáo (bỏ tiền mua bằng, chạy áp phe), Tình  
trạng áp phe có ngay cả ở những phân khoa đại

### Thi cử và ma giáo

Vì quá mệt đậu, nên học sinh, sinh viên đã  
đang đùa mọi thủ đoạn bẩn mà lẽ ra họ không nên  
lên như vậy bởi họ là những thành phần lão hóa đạo  
quốc gia sau này. Làm sao họ có thể trở nên những  
người liêm khiết trong khi ngay từ nhỏ đã biết đủ  
những khát khao manh.

Tại các hội đồng thi; những học sinh ngay cả  
những sinh đã có rất nhiều người sử dụng đòn ma  
giáo, đầu tài liệu dưới vạt áo, trong mì xoa  
trong áo mưa, trong bảng lô-ga-rit dưới mông, trong  
lò mực, dưới gấu quần, trong tay áo dài, nhờ  
người giải đề thi rồi ném vào phòng. Họ đã dùng  
đi phương pháp «tối tàn» để đạt tới mục đích.  
Những nữ sinh hầu như mất cả nữ tính. Mặt họ  
trúi kín khi bị tóm tài liệu !

Những quân nhân đi thi thì chúng ta có thể  
thông cảm một phần nào khi họ sử dụng tài liệu  
trong phòng thi chứ đến nữ sinh mà làm điều đó  
lại không thể nào chấp nhận được !

Đi thi với một tinh thần ma giáo như vậy khi  
ra đời giúp quốc gia họ sẽ làm được những gì ? Dĩ  
nhận họ có thể thành công nhưng tinh thần ma  
giáo chắc chắn phải còn.

Tại một vài đại học đường, đã có những sinh  
viên làm bài hộ bạn rồi dấu tại cầu tiêu và sinh  
viên bạn chỉ việc xin phép giáo sư đi cầu.., thế là  
tong !

Tại một đại học nọ, có một số sinh viên chẳng  
học hành gì cả nhưng cuối khóa chỉ việc tung hai  
ba trăm ngàn là có chứng chỉ ! Nhà nước có điều  
trả muôn năm cũng không tóm được. Vì tổ chức  
của họ rất kín đáo !

Ta cũng cần phải chú ý tới sự kiện một số nhà  
giáo đã tung tiền để cho con có hạng «binh» để dễ  
về vùi di ngoại quốc !

### Hình thi còn bụng chết đói meo !

Học sinh sinh viên Việt Nam đã học thi trong  
một hoàn cảnh bi đát : ấu đói, không chỗ học,  
thương trình quá nặng. Đa số không chơi thể thao,  
vì vậy học hành trong hơi thở thoi thóp;  
lên đến đại học là lúc cần phải  
tung sức thi họ lại hết xi quách, thân tàn  
ma dại vì những kỳ thi toát mồ hôi lạnh ở dưới  
Trung học. Mà đã xong đâu ! Ngó đâu lên đến Đại  
hoc thi xong là đi quân trường ác è học bơ lién,

Còn đâu thi giờ nghỉ xả hơi ! Họ và học thi và thi  
rồi cuối cùng giật được mảnh bàng, cầm bàng ngâm  
chơi ; bao tử rỗng ! hoặc lấy xong bàng cũng lại  
phải cắt tóc đi tu hàng bao năm trong quân đội !  
Địa ngục Môn cuối cùng vẫn là các công quán  
trường. May ai đủ tuổi để tiếp tục học Cao học ?

### Chi khi nào

Chi khi nào hết chiến tranh, hết quân địch, Chi  
khi nào chương trình giáo dục được cải tổ toàn diện  
thích hợp với nhu cầu của quốc gia, chi khi nào  
sinh viên học sinh khi rời khỏi ghế nhà trường có  
thể kiểm kế sinh nhai thì lúc đó các kỳ thi mới có  
giá trị đích thực.

Cho đến bây giờ. Chúng ta vẫn ở trong vòng  
luân quẩn. Cũng học cũng thi, cũng đậu, cũng rớt.  
Rớt thi đi linh ! Đậu thi khâm khở hơn, nhưng cũng  
chẳng đi đến đâu bởi thời nay là thời của ma giáo.  
Kẻ nào theo chính giáo hầu như là đợi. Bằng cấp  
chỉ thích hợp cho chính giáo. Bạn có dám đi vào  
đường chính giáo không ? Bạn có dám đợi để báo  
Đời phong cho làm người sạch không ?

Hãy có bằng cấp đi, nhưng điều đó chưa hẳn là  
bạn có thể sống được. Bạn phải xoay xở, bạn phải  
hứng hục kiếm việc mới đủ ăn. Đó là lý lẽ rừng khát  
gắt gao cho thế hệ trẻ chúng ta.

• • •

## PHONG NGÚA

Ghé chóc, lờ lờ, gài túi dâu ăn lan tỏi đó  
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết  
uống : Giải phong Sát Độc Hoàn

**ÔNG TIỀN**  
**GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG**



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

**Nhà thuốc ÔNG TIỀN**

Phú Lãm—CHOLON—KNBYT số 3 → 9.5.63



# TẠI SAO BẠO LỰC NGỤ TRỊ Ở ĐẠI HỌC ?

□  
Trích báo P. Match số 26-6-71  
**PHAN HUY CHIỀU** dịch bài  
của **GEORGES MENANT**

LTS : Vụ sinh viên Lê Khắc Sinh Nhuet bị thảm sát cũng như vụ thiêu sống sinh viên bạo động ở Saigon làm mưa gió, nguy trị ở Đại Học không phải là một hiện tượng riêng của Saigon, mà là một hiện tượng chung trên thế giới. Tại Đại học Grenoble — một đại học có độ 4000 phòng, hàng vạn sinh viên, với vườn hoa, sở thú v.v... bọn đồ đệ của Mao chỉ có độ 50 tên vây mò họ đã tái quái tại đại học, đặt ra đủ các luật lệ, bắt hàng vạn sinh viên khác tuân theo rầm rập. Nhưng tiết lộ dưới đây của G. Menant về Đại học Grenoble buộc chúng ta phải suy nghĩ đặt lại vấn đề tự trị đại học, và hướng dẫn sinh viên.

« Thị trấn Grenoble của Pháp đột nhiên biến thành như Chicago cực tả của HK». Hôm ấy vào lúc 6 giờ chiều, lừng thùng ra đường phố tôi cảm giác của một người đương di trong một trận bão rừng với những tiếng nổ của bom đạn ầm ầm nhu sấm sét. Trước mặt tôi là những dãy phố nhộn nhịp ồn ào đến cực độ, cài bao động trên các xe cảnh sát kêu inh ỏi. Những xe ca chở đầy hiển binh mũ sắt chạy quanh kháp ngả đường. Đây là lúc Tòa Đô chánh đương luồng lự không cho phép, rồi lại cho phép, rồi rút giấy phép không để cho nhóm SV cực tả sử dụng 1 câu phòng ở thao trường « trước đâ » để thiết lập một Tòa án nhân dân.

Trong khán trinh, tất cả các công sở công thự như Tòa án, trại lính, nhà sở Cảnh sát, Viện bảo Tàng v.v., đều bị tàn phá không nhiều thì ít do bom nổ hoặc bởi nhơ bẩn do những thùng sơn quảng vào.

Chắc chắn tất cả những hành động bạo tàn này

không phải là hoàn toàn gây do bọn người khuynh tả của tập đoàn « Trật tự mới » (ordre nouveau) đặt Bộ chỉ huy trong vùng thành địa của họ ở cách Grenoble có 60 cây số, dưới quyền lãnh đạo của giáo tổ Gérard Nicoud. Họ già đây chỉ là những hoạt động thường xuyên trong mỗi ngày thứ bảy cuối tuần của bè lũ lưu manh trộm cướp rất đông đảo trong cái thành phố không quá cũ mà cũng không quá mới này.

Các giới chức cảnh sát địa phương nói với tôi rằng : đây là sự rồn rập giày chuyền của các biến cố, bạo hành này nó lại loi kèo thêm một bạo hành khác.

Để đối phó với phe khuynh tả này cảnh sát chúng tôi phải bỏ hết các việc thường xuyên, làm thêm giờ, bỏ cả nghỉ hè của các nhân viên, xe hơi riêng của chúng tôi cũng bị xung công. Thế mà các vụ cướp phá vẫn tăng giá kể từ năm 1968 đến nay.

Thêm vào sự mệt mỏi về việc làm đến nay tinh thần chán nản đe nén lên tâm thần chúng tôi trước những vụ diễn hình sau đây :

— Trong một vụ cướp phá một nhà hàng lớn cảnh sát chúng tôi bị 9 người mang thương tích. Trái lại chúng tôi bắt được 29 tên kẻ cướp, nhưng tòa án chỉ tổng giám có một tên.

— Trong một vụ dẹp biếu tinh ở trường đại học Mỹ thuật bọn này ném đá và bù loang sét vào chúng tôi suốt trong 4 giờ. Song rồi thương cắp ra lệnh cho chúng tôi phải mở cổng cho bọn biếu tinh thông thả ra về và không được set the can cước của họ nữa. Bọn cảnh sát cầm thử bức minh liên vứt bỏ cả khiên và mũ sắt xuống đất rồi không ai bảo ai đồng loạt vỗ tay hoan hô họ

người ta phải biếu tinh. Một viên sĩ quan cảnh sát với giọng nói chua cay nói lớn rằng : « Lần sau chúng tôi đừng xếp hàng đợi súng dân chào họ ! »

Trong tuần lễ vừa qua, ở giữa thành phố bọn khích bát cát hai sinh viên quê quán ở Nam Việt Nam. Những tên khủng bố này có chạy trốn không ? Trầm lâm không ! Chúng vẫn vui sống ở trong khu Đại Học Xá, các ký giả báo chí ai muốn phỏng vấn họ thì cứ việc vào.

Nói đến lệnh truy nã thủ phạm thì thật là một trò cười đối với đoàn sinh viên ở trong Đại Học Xá này !

Đây là một khu cư xá rộng mênh mông 200 mẫu tây, 4000 phòng, một hàng ăn sang trọng như ở trên một hải thuyền xuyên Đại Tây Dương, với vườn hoa sở thú v.v... Chính quyền nước Pháp có tham ý xây dựng ở đây một trung tâm phát huy 1 kiều mẫn của nền văn hóa quốc gia, một đô thị Tự do trong lãnh vực trí thức. Ảo tưởng này mang lại kết quả là : một đàn cừu dùi cho một lũ chó sói. Nền văn minh ở đây toàn là những cái dơ bẩn đầy dãy trong khu vực đại học này. Vào tối đây ai cũng nhìn thấy ngay tất cả là rối loạn lỗ nhơ nhớp. Và có cảm tưởng là ở đây ai muốn phá phách hay làm gì thì làm không ai cấm. 1 bà giám thị ra lệnh đuổi một tên sinh viên mất dạy ra khỏi trường, lúc thời bà bị đánh bể đầu chết và xác bị vứt qua cửa sổ xuống sân. Nữ sinh viên nào muốn phá thai thì cứ việc lại đia chỉ tên Debussy nội trú trong cư xá. Mỗi năm sơ sơ có độ 400 cuộc phá thai ở đây. Còn nạn mãi dâm thì sao ? Người ta sẽ cho anh biết là sinh viên Phi Châu còn nhà giàu thường vào đây « mua đứa » một cô nào coi có vẻ đẹp với nửu da hung hung đỏ càng hay.

xXx

Vậy bây giờ ta cần phải tìm hiểu căn nguyên của vấn đề. Vì lý do nào mà bọn sinh viên thiểu số đầu não kiểu « Họ Mao » bọn họ chỉ có độ 50 (nam chục) tên có thể đứng vào địa vị đặt ra đủ các luật lệ để bắt hàng vạn SV khác tuân theo rầm rập ? Dưới đây là câu trả lời : Điều thực là vì sự tập trung hàng vạn nam nữ thanh niên trong một khu Đại học Xá quá lớn lao. Đột nhiên họ được thoát ly khỏi nền giáo dục gia đình và cả sự giáo huấn nghiêm khắc của học đường và bị vứt vào chung sống với nhau suốt trong 34 và 5 năm trong một quãng đời không phải là trẻ con mà cũng chưa hẳn là người lớn, ở giữa một môi trường tự do không chiểu hướng bến trong thi rỗng tuếch, bùn bê xung quanh trời bị bốn bức tường cao bao bọc — đó là khu cư xá Đại học.

Để đối phó với sự rối loạn ở nơi đây lực lượng cảnh sát chỉ còn cách thi hành hai giải pháp : một là huy động toàn lực để bao vây. Kết quả sẽ cũng như mùa Hạ năm ngoái một cuộc đánh lén toàn diện để gây nên hàng trăm triệu quan thiết hại. Hai là nguy trang vài ba chiếc xe hơi để đưa đoàn cảnh sát xung kích vào giữa khu rối loạn. Kế hoạch này chắc chắn sẽ đưa đến cuộc thảm bại dưới lùm mưa của hàng ngàn chai dầu nổ « cortail molotov » cùng với những đòn đập bàn ghế vứt lên đầu Cảnh sát,

Vậy phải làm sao đây ? Tôi đặt câu hỏi này với các giới chức có trách nhiệm bảo toàn an ninh của thành phố Grenoble và của khu Đại học Xá — mà toàn thể dư luận đều kết án là bất lực. Một viện trưởng Đại học trẻ tuổi, can đảm trả lời tôi rằng :

« Dù gặp nguy hiểm mấy tôi cũng chiến đấu chống lại bọn sinh viên tả phái này đến cùng. Quyết nhiên tôi không để cho bạo lực vào ngự trị trong các Đại Học đường. Nền giáo dục quốc gia không thể tồn tại được với kẻ quỷ sứ này. Nhưng khốn nỗi tôi chỉ có một khi giới duy nhất là : lời nói. »

x x x

Viên Thống đốc hạt Isère nói với giọng kín hờ với chúng tôi rằng tình trạng sẽ được ổn định vào khoảng cuối tháng này, thế có nghĩa là ông hy vọng vào kỳ nhập học sắp tới.

Còn viên Thị Trưởng thành phố Genoble là ông Dudebout, xuất thân là một sĩ quan Kỵ Sư Hải Quân rồi do sự ngẫu nhiên của số mệnh mà ông được bầu lên làm Thị Trưởng thành phố Genoble đương ở trên đường phát triển mạnh. Ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo một đô thị ông có cảm giác như ngồi trên một bãi chôn đầy mìn. Ông ngạc nhiên khi thấy bọn sinh viên xin phép lập một « Tòa án nhân dân » trong một gian phòng ở Đại Học Xá. Với nhân danh chính quyền có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự. Ông từ chối không chấp thuận đơn xin của bọn sinh viên khuynh tả này. chúng bèn kéo nhau lũ lượt vào tràn ngập cả tòa Đô chánh. Ông ta đánh chịu chặng bộ.

Nhưng viên Thống đốc hạt Isère cương quyết cầm cuộc họp và bắt buộc viên Thị trưởng phải rút lại giấy phép. Ông này chỉ còn cách than thở với mọi người rằng : « Tôi làm gì được hơn là vì lực lượng an ninh thuộc quyền điều khiển của Thống đốc ».

Trước những sự việc trên đây, nhân viên cảnh sát tỏ ra hết sức bức tức. Nhưng không dám làm gì hơn vì sợ quyền Tu pháp kết tội họ lạm dụng quyền đàn áp. Họ thường thấy quan tòa trả lại tự do cho các phạm nhân mà họ đã bắt được với biết bao sự khó khăn. Họ đã dám nói thẳng rằng : Hiện giờ các Thẩm phán đều chống lại chính quyền hành chánh.

Các Thẩm phán thi trả lời lại : chúng tôi không thể tuyên án phạt nếu không có đủ chứng cứ.

Trong vụ bắt cóc mấy SV VN, bọn quá khích cãi rằng : Đã nhiều lần chúng cản trở bọn sinh viên VN mở những cuộc hội họp để trình bày tình thế xú sở của họ, nhưng tới hôm 28 tháng 5 vừa qua họ lại xuất hiện, đầu đội mũ sắt tay cầm súng trong câu lạc bộ của cư xá Đại học. Đến khi các sinh viên ném bát chèo bành ghế vào họ thì họ đưa súng sáu 6,35 và dao găm ra để chống cự.

Trong trận lợn xộn này có 7 S, viên bị thương trong số 2 người bị đạn súng bắn trúng. Đến hôm sau hai sinh viên VN bị bắt cóc đưa vào giam trong vùng rừng núi để được thảm vấn trước khi đưa ra xử trước tòa án nhân dân.

►

Một điều đáng để ý là sau vụ bắn nhau ba (3) giờ đồng hồ sở cảnh sát mới được báo động không biết là do ai? Một sinh viên, một giáo sư hay một nhân viên trong ban giám đốc của khu đại học? Người ta chỉ biết là do đường tối sau đây: Một cú điện thoại của một đồ đệ họ Mao ở trong khu học xá báo cho nhật báo « Le Monde » biết chuyện. Ban giám đốc tờ báo này liền gọi điện thoại cho đặc phái viên ở Grenoble biết, nhân viên này liền báo cho Thủ trưởng quận Isère biết.

Còn chính tôi vì muốn biết rõ câu chuyện nên tôi đánh liều vào khu học xá tìm gấp đội cảnh phòng của phe khuynh tả rồi mời họ ra phố ăn 1 bữa cơm thân mật để được cùng nhau thảo luận về vụ này. Họ chấp thuận lời mời của tôi ra ăn ở 1 nhà hàng lớn vào bức nhất tĩnh. Trong bữa cơm ăn có nhiên là họ hết lời chê rủa « Sư tàn bạo của tư bản » và « Báo chí khai ổ của cấp tư sản ». Nhưng tôi chỉ lưu tâm đến chuyện « Tòa án nhân dân » của họ thôi. Họ kể cho tôi nghe:

« Tại cảnh sát phải đề ra 3 giờ để tìm đến địa điểm lợn xộn. Còn về phía chúng tôi, chỉ trong 10 phút là chúng tôi triệu tập được tất cả các sinh viên phản uất rồi cùng nhau quyết định tự tạo một cuộc tuần vấn rồi thành lập nên một Tòa án nhân dân để xét xử vụ bạo động của lũ phát xít. »

Tôi tự hỏi: đối với những hành động man rợ kiểu họ Mao như thế này, hàng tiền đoàn hiến binh, những viên Thống Đốc, Thẩm phán và những mớ luật pháp của một xã hội dân chủ đã làm được gì để đổi phô tại?

Có lẽ chỉ có một câu trả lời là trách nhiệm giải quyết vấn đề là ở trong tay các giáo sư là những nhân vật luôn luôn có mặt tại chỗ và nắm trong giữa vấn đề.

Ông Tổng Giám Đốc khu Học Xá thì luôn luôn yêu cầu các giáo sư phải tố cáo những hành động của bọn quá khích là phải.

Ông Thống Đốc thi luôn luôn phản đối rằng sao các giáo sư không đưa ra trước Hội đồng kỷ luật để tổng khử bọn nhà họ ra khỏi trường học.

Nhưng cho đến giờ người ta vẫn không thấy có một sự trùng phạt nào!

Làm sao vậy? Bởi vì tại Grenoble cũng như ở các nơi khác sự im lặng và sợ hãi là thường lệ thường tình của mọi người. Bởi vì chủ nghĩa Mao xít đã trở nên tân giáo điều trong các học đường. Bởi vì trong số giáo sư có một số người ngang nhiên đứng về phe quá khích khuynh tả.

Ooo

Để kết thúc thiên điều tra này, tôi tìm gấp ông Quermonne chủ tịch trường Đại Học Khoa Học xã hội là địa điểm có tiếng là giang sơn bí hiểm của là phải trong khu Đại Học Grenoble. Và đặt ra trước, một câu hỏi thiết yếu : « Ông đâu là quyền hạn của một xã hội dân chủ để chống lại một thiểu số nhân dân muốn hủy diệt xã hội này ? Và đâu là bổn phận của các giáo sư phải tự đứng ra bảo vệ khái niệm này trước đoàn sinh viên của họ ? »

Ông trả lời tôi :

— Đại học đường phải là một môi trường da hường. Nhiệm vụ của nó là phải luôn luôn coi xã hội là một vấn đề phải cứu xét. Tìm cách mang tới cho xã hội một bộ mặt tốt đẹp tức là gầy dựng nên được một trật tự đạo đức. Khi bọn sinh viên ta phải làm thỉnh nguyện thư để xin phép lập tòa án Nhân dân trong một căn phòng trong Đại học xá, họ cũng chỉ xin được 622 chữ ký của tổng số 350.000 dân số của thành phố. Trong 622 chữ ký đã có 193 chữ ký của SV. Vậy đâu có phải là 1 phong trào ủng hộ mạnh như thủy triều dâng lên. Nếu ông nhìn quanh nước Pháp, ông sẽ thấy ở tỉnh nào cũng thế thôi. Đây chỉ là một phong trào truyền nhiễm của thành phố « Chicago khuynh tả » đó thôi.



## CHIỀU HỒN NUỚC

(THO CỒ,  
TĂNG GÁC ỦNG CỦ VIÊN T.T VÀ HẠ VIÊN)

Một mình cảnh vắng đêm thâu,  
Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san.  
Ngọn gió lọt, đèn tàn hiu hắt,  
Tiếng quốc kèn sạn mặt anh hùng.  
Nghiến răng nuốt cái thận thùng,  
Mà chiêu hồn cũ lại cùng non sông.

Hồn hối hồn, con Hồng cháu Lạc,  
Bấy nhiêu lâu đói khát làm than.  
Bấy lâu thịt nát xương tan,  
Bấy lâu iím ruột thâm gan vì hồn.

Hồn nghe nói nên chồn tặc dạ,  
Hồn mau mau nén hả mà về.  
Hồn hối hồn ! Hè hè hồn hối !  
Hồn hối hồn ! Hồn hối hồn oi !  
Có thằng buôn giống bán nòi,  
Khôn thiêng chặng hối hồn coi cho tướng.  
Có mồm nói, không đường mà nói,  
Có chân tay, người trói chân tay.

Mập mờ không biết dở hay,  
Ù úcac các công này việc kia.  
Hồn hối hồn, canh khuya cảnh vắng,  
Hồn nghe, hồn có đắng cay chặng ?

Biết bao những đứa hại dân,  
Tui tham dám chừa bạc vàng của dân.  
Tôi nay cũng giọt máu hồng,  
Cũng xương cưng thịt con Rồng cháu Tiên.  
Trông thấy cảnh mà điên mà dại,  
Trông thấy tình mà dại mà điên.  
Mà không sao thể ngồi yên,  
Ba câu gan ruột tôi biên mỏi hồn.

(Bài này do ông NGUYỄN CHU ở Saigon sưu tầm, gửi cho tuần báo ĐẤT ngày 6-6-1971)

**THUỐC ĐIỀU KINH  
GYNOPAUSINE**

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS

(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI VN)

*Eai bieu:*

- THÁY KINH CHẬM.
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HỐI XUÂN VÀ DẬY THỊ.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐÊU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤT

# Cái nghiệp bút nghiên



Một chiếc divan kê sát tường, trên đó ba ông sinh viên đầu bù tóc rủi đang nằm gác chân lên nhau. Một chiếc bàn nhỏ kê gần cửa sổ, trước bàn một ông sinh viên đang ngồi trầm tư bên ly nước lọc. Phía dưới nền xi măng còn thêm hai ông nữa, mặt ông nào cũng nhảm nghiên, miệng làm dâm như thầy phù thủy đọc chú.

Căn phòng bề bô, dơ dáy tới mức tối đa. Sách vở, «cua cáy» chất đống trên bàn và nằm ngổn ngang dưới đất. Chậu quần áo ngâm nước có lẽ đã cả tuần, bốc mùi thum thủm. Trên thêm mùi thuốc lá khét lẹt lúc nào cũng bay mù mịt và thêm mùi tanh tanh của hàng chục vỏ trứng gà cối la vui đầy sợi rác không khí của căn phòng này chắc sẽ đầy bật sự hiện diện của những người lạ thuộc phái yếu ra khỏi cửa trong 15 phút.

## Chạy nước rút

Gần như căn phòng nào của các ông sinh viên độc thân xa nhà cũng đều mang một sắc thái như vậy. Càng tới ngày thi, phòng càng tràn ngập rác rưởi và thêm sự hiện diện đông đảo của những khuôn

mặt xanh xao. Đây là những ông sinh viên, đa số đều mắc bệnh lười kinh niên. Cả năm các ông rong chơi để đến gần kè ngày thi mới cuống cà kè, lo học nước rút.

Trông cảnh mấy ông mãnh này học dù ai nghiêm trang cách mấy cũng khó mà không phả lên một tràng cười rộn rã. Có ông vừa học môn này chưa xong đã lo chạy vắt giò lên cõi đê mượn «cua» mon khác học tiếp, vì «cua» nhà trường không quay. Có ông, còn ít ngày giờ học qua, sợ bạn bè quấy rầy, nên trước cửa phòng lúc nào cũng treo tấm bảng «đi vàng» to tò bô và khóa trái cửa im im suốt ngày trong phòng để tụng...

Nhưng cảnh thường thấy hơn hết với các sinh viên là cảnh học thi cộng đồng. Chừng năm sáu ông rúc cả vào một căn phòng. Mỗi người học một kiểu. Có ông đọc sang sảng trong lúc hai tay vung vẩy, giáng điệu hùng hồn như diễn thuyết. Có ông mặt nhảm nghiên, nháu tròng tròng rằng ngủ nhưng nhìn kỹ mới biết là không phải vì miệng chàng mấp máy lia lịa. Có ông, chơi sang hơn, bèn thu hết bài

vào magneto rồi dùng ống nghe học ngày học đêm, học ngay cả trong giấc ngủ nữa, «để cho nó ngấm vào tiềm thức», một ông sinh viên đã từng học bằng magneto đã bảo thế với bạn bè.

## Thử thách trí nhớ

Một trong những trò mà các ông sinh viên học chung hay đem ra diễn di diễn lại là trò «thử thách trí nhớ». Một ông ngồi giữa phòng, chung quanh là bốn năm người bạn vây học. Ông ngồi giữa sẽ có bốn phần phải trình bày cho bạn bè cả môn học tóm lược từ đầu tới cuối và sẵn sàng giải đáp những thắc mắc sau khi học xong. Có chừng kiến những cảnh thử thách này người ta mới thán phục trí nhớ phi thường của nhiều sinh viên Việt Nam. Đã có trường hợp một sinh viên Luật khoa ở Saigon học thuộc lòng cả một mòn toàn diện của năm thứ hai luật, thuộc đến nỗi lúc nào đọc hết một trang, anh còn nhắc các bạn mở sang trang khác.

1 trò khác là các sinh viên cũng học thi với nhau thường hay chia ra hai phe để truy kích bài vở,

Mỗi bên thay phiên nhau đưa ra một câu hỏi và bên kia chỉ được trả lời trong vòng nửa phút. Hỏi qua hỏi lại như thế cho đến khi nào môn học được ôn hết từ đầu đến chân thì thôi. Và lúc ấy, phe nào thua sẽ có bốn phần phải dãi phe kia một chầu ăn sáng.

Học tập thế như vậy có điều lợi là mau thuộc nhưng cũng có điều hại là nếu có ông sinh viên nào không thích học nữa thì ý định này rất dễ truyền nhiễm sang người chung quanh. Lắm khi cả bọn đang học ngon tròn bỗng có tên đề nghị «ngưng học để cầm một vong ngoài phố cho trí óc bớt căng thẳng» là chắc chắn đề nghị này sẽ mau mắn được chấp thuận liền. Nhiều khi để nghị chỉ là «ngưng học để nấu cháo hay pha cà phê uống chơi» nhưng cả bọn cũng nghe theo ráo ráp.

## Cái giá quá đắt

Càng đến gần ngày thi, cái giá mà các cô cậu sinh viên phải trả để hy vọng thi đậu lại càng đắt.

Chừng kiến cảnh học của những cô cậu này thật khó ai lại không bằng hoàng. Có người đã học 20 tiếng mỗi ngày và ngồi yên một chỗ cả ba bốn tiếng liền không hề đứng dậy. Có người cả tháng chưa hề biết mặt mũi phố xá Sài Gòn đâu nay ra sao, Eden chiếu phim gì? Con gái Saigon đang khoái một chi, TT Thiệu và PTT Kỳ có con bực bách với nhau nữa không? Đây là lúc một chiếc vé xiné, một buổi điện cúp, một giờ đóng cửa ngoài phố, một khắc nghe radio là những phi phạm thời giờ khó lòng tha thứ.

Hôm trước khi đi thi, tình cờ bước lên chiếc máy cày, nhiều cô cậu bỗng dừng hốt hoảng vì thấy mình đã mất đi cả chục ký lô thịt trong thời gian đóng cửa ở nhà học thi.

## Mê tín nhất là các cô

Mặc dù học nhiều như thế người ta vẫn thường hay bắt gặp vẻ thiếu tự tin của các thí sinh dù đại học hay trung học. Vẻ thiếu tự tin này đã biểu lộ rõ rệt nhất nơi mấy cô. Nếu chịu khó làm một phát thống kê có lẽ ta sẽ tìm thấy con số ước chừng 8/10 các cô trước khi đi thi đều đồ

xô nhau đi coi bói, xin xàm và cầu cơ. Ở Dalat, các cô thường khoái tim đến ông thầy Chiêm hơn cả. Cô nào được thầy bảo trước là thi đậu mặt mũi bén tươi rói, còn nếu nghe thi rớt át là có chuyện rơm rơm nước mắt tức thì.

## Lầm cảm nhất là các cậu

Các cậu thì đỡ mê tín hơn một tí nhưng cũng diễn lắm trò lầm cảm không kém.

Có ông đã viết hai chữ ĐẬU RỘT vào hai mảnh giấy, vo viên lại xoc xóc mấy cái rồi bốc ra xem, thử thời vận minh lúc thi hèn xui ra sao. Bốc thấy chữ đậu là khoái chí từ cười ha hả liền. Còn chả may thấy chữ rớt là có màn... bốc thêm nữa, vì các cậu lý luận «thì lại lần nữa cho chắc ăn».

Cũng có cậu khêng khoái chơi trò bốc thăm thi lại và chơi trò gieo xáp ngửa. Trò chơi lầm cảm này hinh như bắt cứ ai đã trải qua cái kiếp học trò cũng đều có lần thử qua, vì nó dễ thực hiện. Đang học bồng ám ảnh bởi 2 chữ đậu rớt nhiều cậu liền thò tay vào túi lấy ra 1 đồng tiền các xem minh tìm thấy mặt nào. Hết xấp là đậu con ngựa là rớt.

Buồn cười nhất là đã có trường hợp nhiều cậu yêu bóng via đến độ bắt cứ làm việc gì cũng có ý niệm đậu rớt ở trong ấy. Thấy con muỗi đậu trên nóc mùng muốn giờ sát thủ là nghĩ ngay rằng hé phen này ta đập trúng con muỗi là đậu con hụt là rớt. Trên mặt ban học của các cậu cũng thường có sẵn một cô bài. Bắt cứ lúc nào lo âu, các cậu cũng thường rút thử một lá xem vận may gặp nước đỏ hay đen.

Hết đỏ là đậu, đen là rớt. Dĩ nhiên gặp nước đen sẽ có mâu thuẫn tiếp!

## Như đi trên mây

Một trong những giờ phút trọng đại nhất của đời người là lúc các cô, cậu thi sinh lũ lượt vào phiếu bão danh tới phòng thi. Sau bao tháng trời xanh xao vì học, nhiều cô cậu đã kề răng bóm đầu tiên đi thi, bao giờ cũng có cảm tưởng là mình đang đi trên mây, vì đầu óc lúc nào cũng lâng lâng chân bước nhẹ bồng. Dĩ nhiên phần lớn là tại vì thiếu ngủ. Khoé có cậu nào còn cách kỳ thi vài

ngày lại còi thẻ yên do nhảm mất ngủ một giấc ngon lành lắm. Đây là lúc các cô cận cầu thức hơn cả. Cà phê thời gian này thường được sử dụng tới mức tối đa, và nếu không hiệu nghiệm, sẽ được trợ giúp thêm bởi các loại thuốc Âu được, như Maxiton chẳng hạn.

Đối với các s.viên, thi cử đối với họ có lẽ đỡ hồi hộp hơn là hồi côn mài đũng quần ở ghế trung học. Trong khi nhiều cô cậu học sinh ngày đi thi không dám ăn no vì sợ quên hết chữ thi các cậu sinh viên thường gắng ăn để lấy sức mà làm bài. Sách vở mang tới phòng thi có lẽ cũng ít hơn hồi côn ở trung học bởi lẽ quay phim bằng sác đối với các sinh viên là một trò gian lận, còi điều không có khoa



**Lê Nghĩa Liêm Sĩ  
CÒN  
Việt Nam  
CÒN**

học một tí nào cả. Nếu muốn quay phim, sinh viên có cả ngàn lẻ một cách thầm lặng để quay, giám thị khó mà bắt được. Ở đại học sự kiểm soát gian lận cũng không chặt chẽ cho lắm. Những thí sinh nhiều khi muốn quay phim cũng không biết quay ở đâu vì các giáo sư đại học thường có khuynh hướng ra để một cách hết sức tổng quát.

Một sinh viên thuộc hàng già, đã kệ lại rằng có kỳ thi anh đã vác cả cuốn kinh tế học vào phòng vệ sinh để quay cho khói lò liêu mà kiểm mãi cũng không ra tài liệu. Túng quá, anh bèn leo tường ra ngoài phóng xe tới thẳng một tiệm sách để lục cho dễ. Lúc thấy sách nào có đề cập tới đề thi là anh mua và xé ngay đoạn đó đút vào túi rồi tức tốc phong xe trở về để tiếp tục quay. Kết quả là kỳ thi năm ấy anh rớt dù đã cắp nguyên văn trong sách. Thi cử nó có những cái kỵ cục như thế đó.

#### Bị voi đá thì kiện ai?

Thi viet ở đại học không đáng

sợ bằng thi vấn đáp. Thi viết có thể còn nhở tiếu xảo riêng mà làm được bài chứ còn thi vấn đáp thì đánh chiu. Chỉ còn biết trông cậy vào sức học và tài ứng biến maule. Cũng như những kỳ thi trung học, thời gian còn chế độ vấn đáp cái về phục sức bề ngoài đòi hỏi cũng có ánh hưởng rất nhiều tới sự đậu rớt của các thí sinh. Có không ít thí sinh đã bị đánh rớt chỉ vì ông giáo sư có ác cảm ngay lúc vừa vào vấn đáp. Nhất là những sinh viên có râu mép hay áo mặc có vẻ lố lăng. Giáo sư đại học rất ghét hạng SV này (?)

Nhanh trí cũng là một điều kiện khá quan trọng để thi đậu ở đại học. Sau đây là một thi dụ điển hình: Tại một kỳ thi ở Luật khoa cách đây chừng 7, 8 năm một ông giáo sư vừa hỏi một cô sinh viên trong lúc vào vấn đáp rằng: Bị voi đá thì có kiện ai? Đây là 1 câu hỏi không ai có thể ngờ tới và luật pháp cũng chưa hề ghi trường hợp bị voi đá bao giờ cả. Vì thế cô sinh viên sau 5 phút suy nghĩ bèn nước mắt chảy

quanh lăng lê rời khỏi phòng thi. Thi sinh kế tiếp là một anh chàng có vẻ liền lầu. Câu hỏi vẫn giữ nội dung. Anh chàng này bèn lý luận rằng ta phải phân biệt hai trường hợp; nếu voi đá nạn nhân là voi nhà thì cứ việc đi kiện chủ nhân vì con voi cũng chỉ là một gia súc như con chó. Còn nếu voi đây là voi rừng thì nạn nhân ràng cần rằng mà chịu vì ai biểu di lợ ngờ trong rừng làm gì cho voi nó da. Câu trả lời này hình như làm ống giáo sư hài lòng nên anh chàng sinh viên lạnh trí này đã được chấm đậu kỳ thi năm đó.

#### Thi ơi là thi!

Tất cả mọi hổn ái ổ của con người hình như đều phơi bày rõ rệt nhất trong lúc treo bảng. Có nhiều người vừa thấy tên mình trên bảng mừng quá bèn hét bê bê như một thằng điên. Có kẻ đầm thừm thừm vào lưng bạn bè. Có kẻ lăn ra cười sặc sặc,

Dễ thương nhất là cảnh mấy cô thấy tên bèn tinh bợ ôm h้อม nhau chui chui ngay trước mặt hàng trăm hàng ngàn cặp mắt thèm thuồng của nam thí sinh cũng đi coi bảng.

Ngược lại cũng đã lầm kẻ đã ôm mặt khóc rưng rức. Có kẻ đã vội đeo lên mắt cặp kính đen rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông. Có kẻ đứng sững một chỗ cả chục phút thẫn thờ như người mất hồn. Hai cái cảnh đậu, rớt trong ngày coi bảng quả thực nó tương phản chửi nhau quá lắm. Đậu là được tất cả. Rớt là mất tất cả. Thật là rõ ràng và tàn nhẫn. Không hiểu các cụ hồi xưa có kinh nghiệm nhiều không mà đã xếp tự cho trường hợp đậu bay quá. Còn gì thú bằng khi các cụ ví «khoa bảng quái danh» thì ngang với cái thủ của «thiếu nữ động phòng hoa chúc dạ». Hoặc Trần Tế Xương đã đặt ra những cân thو ngâm lên thật là thảm thia: «Thi không ăn ớt thế mà oay». Vâng, thi rớt cay lắm. Mỗi người trong đời, hễ đã cắp sách tới trường thì cũng nên nếm qua cái mùi vị cay xé tim, xé phổi này. Thi rớt buồn thật nhưng nó là nỗi buồn cũng nên có một lần trong đời đi học.

Quý vị cần bắt cứ điều chi về mỹ thuật và quảng cáo, xin liên lạc với

TRUNG-TAM QUẢNG-CÁO MC.  
207C. BÙI-VIỆN, SAIGON. BT. 95421

Quý vị cần bắt cứ  
điều chi về mỹ thuật  
và quảng cáo,  
xin liên lạc với

# DÒNG ĐỜI

## MỜ MỜ NHÂN ẢO

Người tình không chân dung «Hòa Bình» sau thời gian thất tung thiệt dài biệt tăm tích, trong tuần qua đã thấp thoáng xuất hiện «mờ mờ nhân ảnh», tuy không rõ rệt nhưng cũng đủ nhen nhúm một niềm hy vọng mơ hồ nơi dân chúng.

Dáng dấp hòa bình ẩn hiện cũng chỉ vì hai sự việc xảy ra rất gần: chuyến đi Tây của Lê Đức Thọ và chuyến An Nam du hành của Kissinger. Thọ là một ủy viên trong chính trị bộ của Đảng Lao Động — cơ quan đầu não định đoạt chính sách, đường lối của BV — đã trở qua Ba Lê xít Nguyễn Thị Bình đưa ra đề nghị mới để giải tỏa cơn mắng nghenic của hòa đàm. Còn Kissinger, cố vấn của TT Nixon — tác giả thực sự của những chủ thuyết và chính sách của TT Nixon — cũng với bay qua Saigon liền sau khi phe Cộng đưa ra đề nghị mới. Và nàng hòa bình có cơ duyên sẽ tái xuất giang hồ?

Trong 7 diêm đề nghị của phe bên kia, diêm 2 chính là then chốt của vấn đề, chủ trương một giải pháp chính trị theo đó «Các lực lượng chính trị, tôn giáo ở Nam VN có ước vọng hòa bình sẽ thành lập một chính phủ mới tuyên bố theo đuổi hòa bình, độc lập, trung lập và dân chủ. MTGP sẽ đảm phán túc khác với chính phủ mới này để lập một chính phủ hòa giải dân tộc và tổ chức tổng tuyển cử, thực hiện việc ngưng bắn».

Một tuần lễ sau khi đề nghị này được công bố, chờ cho thiên hạ phản ứng, bàn tán chán đi rã, Lê Đức Thọ, người đã morm cho Nguyễn Thị Bình đưa ra đề nghị mới thông thỉ giải thích 7 diêm của VC — một «alter» BV — cho đúng nghĩa vụ «phụ xuống phụ túy». Nhưng

lời giải thích của Thọ chỉ khai triền diêm 1 về vấn đề tù binh, triệt binh, ngưng oanh tạc v.v. và phe lờ không động gì tới diêm 2. Có thể đây chỉ là một chiến thuật của CS, như cho phe ta chấp nhận những điều kiện tiên quyết ngon sori. Một khi đã lỡ, sự tiến thoái của VNCH sẽ đều «lưỡng nan» như nhau.

Trong khi 7 diêm đề nghị còn đương vang vọng dư âm. Kissinger bèn bay sang Saigon. Bề ngoài của cuộc viếng thăm là nhắc lại những lời cam kết giúp cho người bạn An Nam có quyền cư mờ mộng và hy vọng. Nhưng chủ đích cuộc viếng thăm chỉ có thể là thăm dò những khuynh hướng chính trị của một số nhân vật được coi như có triển vọng lãnh đạo quốc gia để xem đã có yếu tố «địa lợi» chưa. Một người như ông Kissinger không thể đề phí chuyến đi một cách uồng công. Cho nên, dù yếu tố thuận lợi vẫn chưa có, ông Kissinger sẽ làm công việc thuyết phục. Một «địa lợi» tự nhiên hay «địa lợi» nhân tạo có lẽ cũng đưa đến một kết quả như nhau. Nhưng đó chỉ là ăn ốc nói mò của Độc Thủ, đề nghị mới này có phải là một bước tiến tới hòa bình hay không thì còn «hạ hỏi phân giải».

Đại sứ Bruce của Hoa Kỳ sẽ lãnh nhiệm vụ trả lời chính thức cho phe bên kia tại bàn hội nghị. Nhưng có một điều chắc chắn: thay vì trả lời dứt khoát như các lần trước, lần này HK sẽ cứ ôm ờ kéo dài sự tìm hiểu hoài đợi cho tình thế đã chín mùi, Hoa Kỳ mới với tay hái trái cây hòa bình thơm như mùi mít! TT Nixon cũng đã tuyên bố là bài toán VN tìm ra đáp số rồi nhưng chưa tiện công bố. Không biết trong bài toán giải đáp này có bao nhiêu dấu ẩn và bao nhiêu dấu dương. Nói khác đi, các dấu trừ, là các sự nhượng bộ sẽ ở mức độ nào?

Đối với các câu hỏi trả, mùa hè hoa phượng nở, cũng là mùa chia phôi. Giải pháp vẫn hôi hòa bình VN, có cơ hội thực hiện vào mùa hè tới đây, một mùa nắng gắt, sẽ làm tiêu tan những mầm mống ẩn nấp để còn trơ lại một thực tế phũ phàng?

ĐỘC THỦ

# Chính sách «khóa thân» và đề nghị 7 điểm



## LÝ ĐẠI NGUYỄN

Sau vụ tiết lộ tài liệu mật của Quốc Phòng Mỹ chúng ta thấy rõ, Mỹ đang chơi trò chính trị «khóa thân» tức là không còn che dấu chủ trương từ lâu của họ quyết tâm can thiệp vào chiến tranh Việt Nam nữa. Họ, phải chính họ, đã tạo ra các biến cố để đem quân đội Mỹ vào tham chiến tại Việt Nam. Điều đó được Mỹ che dấu rất kỹ dưới chiêu bài giúp Nam Việt chống xâm lăng Cộng Sản.

Không phải chờ tới khi tài liệu mật được tiết lộ, giới am tường chính trị và nhất là người dân Việt Nam đều đã thấy thật rõ chủ trương cố hữu của Mỹ. Nói là giúp Việt nhưng trên hết vẫn là quyền lợi của Mỹ tại Á Châu và Thế giới. Chỉ có điều không may cho Việt Nam này là đã bị chọn làm nơi thử thách chính sách can thiệp trực tiếp của Mỹ mà thôi.

Trước đây, Mỹ can thiệp vào đâu cũng chỉ là gián tiếp dưới một danh nghĩa nào đó, còn tại Việt Nam lần đầu tiên người Mỹ có tính toán để trực tiếp bước vào. Cũng vì chính sách trực tiếp muốn nắm trọn quyền lãnh đạo chiến tranh Việt Nam để ứng phó điều đình trực tiếp với Trung Cộng, nên người Mỹ đã bị mắc kẹt một cách khốn nạn tại Việt Nam. Tất cả mọi kế hoạch của Mỹ dù được tính toán bằng điện tử, và được hỗ trợ thật dồi dào phong tiện vẫn không giải quyết được trọn vẹn cả về quyền lợi lẫn danh dự.

Thế nên vào phút chót của cuộc chiến, người Mỹ đã phải sử dụng tối lối chơi tối hậu là khóa thân, tức không cần tới uy tín và danh dự nữa, miễn sao đạt được kết quả thì thôi. Mỹ đã bảo thảng với các đối phương và thế giới cũng như VN rằng: họ quyết nắm chắc VN trong tay, không phải là bây giờ mà từ mấy chục năm nay. Đứng hy vọng gì về việc họ tháo chạy hoàn toàn tại VN. Họ sẽ không từ bỏ bất cứ hành động nào cần thiết để duy trì ảnh hưởng và quyền lợi họ tại Việt Nam kể cả hành động tiêu diệt chính quyền miền Bắc Việt Nam, và kéo dài chiến tranh tới vô hạn.

Có lẽ thấy rõ thái độ bất cần và bất chấp dư luận cũng như áp lực của dân chúng Mỹ và thế giới đó của Mỹ, nên phía Cộng sản đã phải nhượng bộ Mỹ về vấn đề tù binh. Lấy vấn đề tù binh ra để đổi

việc Mỹ rút quân mau khỏi VN. Đồng thời nhắc lại những đề nghị chính trị của cộng sản là Mỹ phải thôi ủng hộ chính quyền đương nhiệm tại Nam Việt hoãn cuộc bầu cử Tổng thống tháng 10-71, thành lập một chính phủ hòa hợp gồm các khuynh hướng chính trị tôn giáo miền Nam để thực hiện việc ngưng bắn với phe cộng.

Vấn đề tù binh là vấn đề quan tâm nhất của dư luận Mỹ, cộng sản đã dùng vấn đề đó làm đề nghị số một để khích lệ dân chúng Mỹ làm áp lực với chính quyền Mỹ. Họ vọng Mỹ không thể tri hoãn việc lui binh và phải bỏ ngang chương trình Việt hóa chiến tranh. Đề nghị thứ hai nhằm vào chính giới và dân chúng Việt nam. Cộng sản biết dân chúng Miền Nam vốn không ưa chính quyền đương nhiệm và không ưa luôn cả cộng sản nữa. Điểm 2 này chưa phải là đề nghị thành lập một chính phủ Liên hiệp quốc cộng ngay mà chỉ đề nghị thành lập một chính phủ hòa hợp giữa những thành phần chính trị tại miền Nam đương nhiên là có thành phần nắm vùng để rồi cũng với lực lượng vũ trang cộng sản thực hiện một cuộc ngưng bắn, sau đó mới đến giai đoạn Cộng sản chính thức tham dự vào cuộc sống chính trị tại Nam Việt Nam. Điểm này lại cũng nhắm vào việc cắt ngang chương trình Việt hóa chiến tranh của Mỹ.

Như vậy có nghĩa, phe bên kia thực sự lo ngại việc kéo dài chiến tranh và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nam Việt. Vì Mỹ đã nhiều lần tỏ ý muốn lưu lại VN 70 ngàn quân đội vô thời hạn. Nếu cuộc Việt hóa thành công tức là cuộc chiến tranh này lần lần tàn lụi 70 ngàn quân Mỹ không nhiều nhưng đó là một quyết tâm của Mỹ muốn giữ ảnh hưởng của họ tại Viễn Đông và để đợi tới sự tồn tại của chế độ Miền Bắc.

### Chính sách khóa thân của Mỹ

7 ngàn trang tài liệu mật của B) Quốc phòng Mỹ được báo chí tiết lộ, dù ngày trước mây cũng phải hiểu rằng: đó không phải là hành động bất ngờ mà là hành động có tính toán, tính toán theo đúng chủ nghĩa thực dụng của Mỹ, không cần giữ thề điện hoặc danh dự, mà miễn làm sao có hiệu quả là được. Sự tiết lộ tài liệu mật đó đã có kết quả cụ thể

nhất là bịt miệng tất cả các lãnh tụ đối lập tại Quốc hội Mỹ, vì tất cả những người đó không ít thì nhiều có định tới việc đưa nước Mỹ vào tham chiến tại VN. Chính vì vậy mà Thượng Viện Mỹ phải hối hả rút ngay quyết định buộc chính phủ phải rút tức khắc quân đội Mỹ khỏi VN vô điều kiện, để thay vào bằng một thứ luật rút có giới hạn từng đợt, đúng như chính phủ Mỹ chủ trương.

Đồng thời phe bên kia không còn dám ngoan cố dùng vấn đề tù binh để đòi Mỹ phải rút lập tức quân đội ra khỏi N.Viet, mà phải xuống nước trả tù binh song song với việc Mỹ rút quân. Rút hết, trả hết. Vì họ biết rằng nếu còn ngoan cố thì Mỹ sẽ không cần giữ gìn gì nữa, họ có thể làm tới kẽ cắn việc đánh ra Bắc. Nhất là trong lúc Trung Cộng đang cần phải đi với Mỹ. Hắn nhiên vì quyền lợi của Trung Cộng, Trung Cộng có thể bỏ rơi Bắc Việt lâm.

Tài liệu mật còn cho thấy không phải gần đây mà ngay khi cuộc thế chiến thứ hai chấm dứt, Mỹ đã có ngay một định sách là đặt chân vào mảnh đất Việt Nam. Cũng vì định sách đó mà trong cuộc hội nghị Geneva 54 về VN người Mỹ luôn luôn đứng ngoài, không chịu ràng buộc vào bất cứ điều ước nào ký kết giữa 2 phe quốc tế. Tức là ranh giới 2 miền Nam Bắc Việt Nam chưa bao giờ được người Mỹ chính thức thừa nhận.

Ở điểm này ta thấy, kể cả Trung Cộng, Bắc Việt lẫn những đề nghị của phe Cộng tại Miền Nam, đều muốn gài Mỹ vào việc thừa nhận sự tạm thời chia cắt hai miền VN. Tức là muốn Mỹ bị ràng buộc vào sự tôn trọng lãnh thổ Bắc Việt. Có như vậy Bắc Việt mới bớt lo ngại về một cuộc tàn lán của Mỹ trên lãnh thổ của họ.

Tài liệu mật của Quốc phòng Mỹ bị tiết lộ, và hiện nay đã được luật pháp thừa nhận cho việc tiết lộ đó, coa là một đòn tâm lý đánh thảng vào các cường quốc trên thế giới kể cả Nga Tàu. Vì tài liệu quốc phòng tiết lộ được thì tài liệu ngoại giao bị tiết lộ, tức là các cường quốc liên hệ đều bị khóa thân, tất cả những âm mưu của các thế lực quốc tế đều bị phơi bày. Điều đó tối kỵ với các nước Cộng sản chuyên sống nhờ vào tuyên truyền.

Từ xưa tới nay, giới quan sát chính trị đều thấy rằng cuộc chiến tranh Việt Nam này là một âm mưu có xếp sắp trao đổi giữa các thế lực quốc tế, tức là có sự thỏa thuận mật giữa Mỹ Nga và Tàu, nếu những điều bí mật đó được công bố thì Nga Tàu bị toàn thể các nước đàn em lên án và nổi loạn. Chính vì sợ như vậy, nên cả Nga lân Tàu phải cố thu xếp mau chóng cuộc chiến tranh Việt Nam gỡ thế kẹt hiện nay của Mỹ.

Cuộc tiết lộ tài liệu mật như vậy, là một đòn khéo nhục kề của Mỹ, nó nhằm đánh thảng vào giới tài phiệt quân phiệt Mỹ, đồng thời đe dọa luôn các cường quốc khác, đó là 1 trò chơi nguy hiểm mà tất cả gánh nặng đang đe dọa vai của chính quyền Nixon. Nếu ông vận dụng sự tiết lộ tài liệu mật đó vào việc tái chiếm ghế Tổng thống Mỹ năm 72 thì quả thật nguy hiểm không nhỏ cho ông. Còn nếu chỉ làm vì quyền lợi nước Mỹ thì may ra ông có thể thoát hiểm nỗi.

### ĐỀ NGHỊ BÁY ĐIỂM CỦA MTGPMN

Với sự tiết lộ tài liệu Quốc phòng Mỹ, dân chúng Mỹ thấy ngay được sự giải thích lý do sâu xa khiến Mỹ tham chiến tại Việt Nam, đó là vì quyền lợi và ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới. Những hy sinh của Mỹ tại Việt Nam là hy sinh cho chính nước Mỹ chứ không phải là sự hy sinh cho người Việt như từ trước tới nay dân Mỹ đã tưởng.

Vậy việc triệt thoái quân Mỹ khỏi Việt Nam là việc Mỹ tự đánh mất quyền lợi địa vị của mình trên thế giới. Nếu dân chúng Mỹ không chịu tiếp tục hy sinh thêm ở giai đoạn quyết định cuối cùng này, thì có nghĩa là nước Mỹ sẽ trắng tay sau nhiều chục năm hy sinh. Dân chúng Mỹ rất thực tế nên dễ thông cảm điều đó với nhà cầm quyền đương nhiệm, bởi đây dân chúng Mỹ không thể làm áp lực được với chính quyền nữa, mà phải cùng với chính quyền chia xẻ gánh nặng, gánh nặng mà nước Mỹ đã cố tình gánh, không phải bây giờ, gánh suốt thời gian của 5 vị Tổng thống của họ thay nhau cầm quyền.

Nước Mỹ đã phóng lao phái theo lao, nếu hấp thu thu về thì ngon lao đó sẽ quay lại đậm vào nước Mỹ. Nếu dân chúng và chính giới Mỹ muốn thu lao về mà không sợ nguy hiểm thì phải tìm thế cách khác thu về từ từ. Điều đó chính quyền Mỹ hiện nay đang làm.

Ngon lao Việt Nam đã tới đích, Trung Cộng đang thay đổi thái độ và muôn sống chung với Mỹ, đó là điều thắng lợi cụ thể của Mỹ nhờ ngon lao Việt Nam. Kinh tế của Mỹ sáp xâm nhập Trung Cộng. Nhưng nếu về mặt quân sự Mỹ không tạo nổi thế mạnh cho Nam Việt Nam, thì một ngày kia Mỹ sẽ lại mất Trung Cộng.

Thế nên việc Việt hóa chiến tranh là một điều sinh tử của nước Mỹ. Dù Mỹ không cần duy trì một lực lượng quân đội của họ tại miền Nam, nhưng Miền Nam Việt Nam đủ sức ngăn được sự bành trướng của Trung Cộng trong vùng Đông Nam Á, tức là Mỹ đã cầm được một thế chiến lược vững chắc tại vùng này.

Đề nghị bảy điểm của Cộng sản cho thấy họ cố nhượng bộ dù thứ mà Mỹ muốn, đề Mỹ ngừng Việt hóa lại. Đành rằng người Việt Nam chúng ta đều muốn có Hòa bình, nhưng không một người nào biết suy nghĩ lại muốn sống hòa bình trong chế độ Cộng sản và cũng chẳng muốn mãi mãi trở thành thứ tùy thuộc của Mỹ.

Chấp nhận bảy điểm của phe bên kia là hy vọng ngưng bắn đã tới gần đó. Nhưng trước hết chúng ta phải tự xét lại thực lực của chúng ta. Khi Cộng sản chấp nhận nói chuyện ngưng bắn với một chính phủ hòa hợp tại miền Nam, có nghĩa là họ không coi việc đòi thành lập chính phủ Liên hiệp như một điều kiện tiên quyết nữa, mà họ thấy đã đến lúc phải ngưng cuộc chiến tranh quân sự lại để bước vào cuộc chiến tranh chính trị.

Về mặt chính trị thì trên thực tế, người Mỹ chưa có kế hoạch Việt hóa, đáng lẽ trước khi thực hiện kế hoạch Việt hóa chiến tranh người Mỹ phải

(Xem tiếp trang 55)

# cười quên đời đợi

□ LANG BANG sưu tầm □

## Báo tin buồn

Một cô gái xinh đẹp đến phòng mạch một bác sĩ thăm bệnh, cô gái nói :

— Thưa bác sĩ. Tôi không hiểu tại sao cứ hay nôn ợ hoài.

Vì bác sĩ mới cô gái lên bàn nằm khám bệnh sau khi khám xong, bác sĩ vui vẻ bảo :

— Thưa bà... tôi có một tin mừng báo cho bà biết... Nhưng cô gái không để cho vị bác sĩ nói hết câu :

— Thưa bác sĩ tôi không phải là bà, tôi vẫn chưa có chồng !

Biết mình bị hổ, vị bác sĩ vội sửa :

— Vâng thưa cô, tôi có một tin buồn báo cho cô hay...

## Con sẽ giải đáp thắc mắc dùm bô

Một người cha thấy đứa con trai đến tuổi dậy thì và cần phải được hướng dẫn với một số điều kiện tham kín giữa nam nữ, bảo:

— Con của bô, năm nay con đã bắt đầu trưởng thành, bô thấy cần phải nói chuyện cho con hay vài điều về vấn đề tình dục, vậy con nghĩ sao ?

Đứa con trai liền đáp :

— Thưa bô vâng ! Bô muốn biết điều gì về tình dục xin cứ cho con hay con sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc giùm bô.

## Chi khoái gặp bác sĩ

Bà cô thư ký trẻ đẹp đi ăn cơm trưa Trong khi chờ đợi, bà cô nói chuyện với nhau. Họ đưa ra một câu chuyện giả dụ đi trên chiếc tàu và tàu bị đâm và bơi được vào một hải đảo vắng vẻ thì họ sẽ mong trước việc gì sẽ xảy ra cho họ.

Cô thư ký thứ nhất bảo :

— Tao mong có một người đàn ông biết nói chuyện lên được hỏi đảo với tao.

Cô thứ hai :

— Không, tao không nghĩ thế. Kẽ có một người đàn ông nói chuyện cũng tốt ! nhưng tao khoái có một anh chàng biết săn bàn để kiếm àu cho tao.

Cô thứ ba cười :

— Riêng tao, tao khoái một chàng bác sĩ biết đỡ đẻ thôi.

## Đừng thắc mắc !

Một người đàn ông than với bác sĩ coi bảo sanh viện.

— Thưa bác sĩ, tôi thắc mắc không hiểu tại sao mới lấy vợ được có 7 tháng mà vợ tôi đã sanh ?

Nhin người đàn ông đau khổ, rồi lấy tay vỗ lên vai anh ta, bác sĩ an ủi:

— Thời ông đừng nêu thắc mắc bận tâm nhiều. Việc sinh nở sớm như thế này thường xảy ra cho đứa con đầu lòng nhưng sẽ không còn bao giờ xảy ra ở vào những kỳ sinh nở sau nữa !

## Cái dàn bà đều thích

Chuyện xảy ra tại phi cảng Tân Sơn Nhất. Một thiếu nữ buôn hột xoàn nói với một ông cha :

— Thưa cha, cha làm phước đầu cho con viên hột xoàn này vào trong mình, qua cửa nhà Đoan khâm xét cho con xin. Xin Chúa phù hộ cho cha.

Ông cha nề tình làm đúng theo lời thiếu nữ.

Tới cửa khâm xét, nhân viên Quan thuế hỏi :

— Cha có gì khai không ? Ông cha thực tình khai :

— Tôi chỉ có cái mà mọi người dàn bà đều ưa thích !

Nhân viên Quan Thuế buồn cười quát, cho ông cha là tiểu và cho qua cửa luôn !

## Người vợ quá hiếu chồng

Một người chồng về đến nhà bắt chợt gặp một người đàn ông mình không hề quen biết bước từ trong nhà ra và không bình thường. Người chồng nghĩ ngờ tức giận.

Vào tối nhà, trông thấy vợ quát

— Thằng nào mới ra thế, nói nhanh

— Đó là một người đàn ông chứ ai l

— Được rồi tôi sẽ tìm ra thằng đó. Lần này tìm thấy nó, nó không chết thì cũng quê !

Người vợ túm tóm cười đáp

— Tôi không tin ông có thể làm được như vậy !

## Anh đây. Hèn đây

Vì đi chơi quá khuya một người chồng rón rén bước nhẹ trên sân nhà. Nhưng bỗng người vợ thức dậy giọng buồn ngủ hỏi :

— Anh Hùng đấy hả :

Người chồng run run đáp,

— Ở... ở anh đây. Hèn đây !

## Trước hết và sau cùng

Trong một rạp chép bóng, một thanh niên loại sống với yêu cầu nói với thiếu nữ.

— Xem xong chép bóng minh sẽ đi đến một phòng ngủ...

Không để cho anh chàng nói hết câu nàng bảo :

— Không em không muốn thi

— Tại sao em lại không muốn, anh yêu em nhiều mà. Em không thấy sao?

— Em không muốn trước hết và mẹ em không muốn !

— Trước hết thì như vậy, nhưng sau cùng thì sao ?

— Sau cùng làm như vậy em sẽ buồn phiền chờ con lam sao nua!



# ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

## NHẠC

### Câu chuyện nhạc • có chiều sâu...

Bên cạnh những loại nhạc « thời trang » (tính tự này vẫn được dùng một cách thông dụng, mặc dù nó chỉ chỉ thị những ý phục quần áo, không thể là một tĩnh tự chỉ định cho « balles » được) dành cho đám binh dân, những người yêu nhạc có học thức và chuộng suy nghĩ thường chỉ chọn một loại có chiều sâu hơn : tâm ca, đạo ca, nhận thức ca vv. được trình bày với hình thức những tập nhạc xinh xắn, có thể làm một thứ quà tặng có ý nghĩa. Một đề nghị nhỏ là xin lấy chữ « nhản thức ca » để gọi chung các loại tâm ca, đạo ca, phần nộ ca vv. Dù lấy lời ca nết nhạc để nói lên sự cảm nhận của mình trước lẽ Đạo huyền vi, hay cõi phai biểu những phần nộ, hay hát từ cái nội tâm khác khoái của mình, người nhạc sĩ cũng ở trong một bầu khí tư duy : Sự nhận thức về mình, về người và về đời. Do đó, nhận thức ca là một cái tên có thể đại diện cho tất cả những nhạc suy cảm, có chiều sâu.

Nói đến tâm ca, đạo ca là phải nói đến Phạm Duy, kể đó những nhạc sĩ trẻ như Trịnh Công Sơn, Phạm Hữu Nghĩa, Nguyễn Đức Quang v.v... Có thể kể thêm những nhạc sĩ nghiêng về tình ca như Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng. Như đã nói ở trên, những tập nhạc trang nhã của đám nhạc sĩ này đang được giới sinh nhạc có chiều sâu tán thưởng nồng nhiệt, nhất là giới trẻ thanh niên sinh viên. Hầu như đây là một sinh hoạt thích đáng và đẹp nhất dành cho các người trẻ có ăn học bấy giờ: đọc văn Mai Thảo, thưởng thức giọng ca Thái Thanh, Julie-Quang và nghe nhạc chủ đề của Phạm Duy, Nguyễn Đình Toàn đó là những nhà thơ (plaisirs) của những người trẻ tương đối thâm

lặng, ở ngoài những phong trào thời cuộc như xuống đường, hippy, cupi.v.v... (cupi do tên Cupidon, vị thần tình yêu của Hy lạp hóa thân dưới hình dáng một cậu bé con có đôi cánh và mang cung đi bắn những mũi tên « coup de foudre », ở Saigon là tên của một phong trào yêu cuồng sống vội của một số nữ sinh thác loạn, đang được các nhật báo khai thác tận tinh).

Như thế, nhạc có chiều sâu và hình chung tự chọn lấy một số người thường ngoạn riêng biệt, giữ một ranh giới rõ rệt đối với các loại nhạc « thời trang » (có khi còn bị gọi bằng những cái tên : nhạc máy nước, nhạc ma ri sén...). Và trọng chủ ý của các nhạc sĩ kể trên, hẳn đã chọn giới khán thính giả tương đối « chọn lọc » trên.

Thứ bước vào một vài tập nhạc đang thịnh hành. Đầu tiên, những người đã đón tiếp Lê Uyên Phương như một khám phá mới, một nét mặt mới trong tinh ca, đã có cảm giác thú vị trước bài « Hãy ngồi với nhau » trong tập « khi loài thú xa nhau » của LUP, được soạn theo điệu Calypso và một số bài khác theo điệu Rumba hay Beguin rock nhẹ. Thông thường đổi điệu với điệu nhạc thời trang hay soạn theo điệu boléro habanera (nghe những tiếng « các xinh, áo não đến phát nản ), nhạc suy cảm thường được các nhạc sĩ viết theo thể andante, sérenade (mộ khúc) nhẹ nhàng và khiêm cho người nghe có cảm giác được nghe những điệu nhạc « sang » hơn, cao hơn. Các thể điệu nhạc tự nó không cao, không « sang » gì cả mà chỉ trung tính, trong lập, nhạc sĩ có thể lựa chọn hát cứ thể điệu nào để viet lèu cảm hứng của mình và có hồn là có thể rung động được người nghe, nhưng như điệu boléro được một số nhạc sĩ dùng để viết mãi những lời nhạc rẻ tiền là những nhà thơ (plaisirs) của dân hồi sở thính giả có tầm thường ngoạn cao độ nghe mãi trên truyền

thanh và tivi thì dễ có cảm giác điệu boléro rẻ tiền. Đó là một vấn đề tâm lý đến từ tập quán của thính quan.

Trở lại với trường hợp LUP mang điệu Calypso vào tinh ca có thể nói là một nét lạ, gây thú vị. Phạm Duy còn có vẻ « thời đại » hơn ở « Lan Huệ sầu ai » được Thái Thanh trình bày theo thể kích động, moderately chậm. Trong một buổi trình diễn nhạc « phương xa » ở thính đường Hội Việt Mỹ, chính nhạc sĩ PD cũng đã hát bài này với điệu kích động đó với sự phụ họa của cả một ban nhạc Quân lực Mỹ (Army Band) đầy đủ mọi loại nhạc cụ. (phải chăng từ những buổi trình diễn này cộng với sự xuất hiện rộng rãi của ban The Dreamers PD bị gán cho tiếng « hippy chúa »?). Trong cuộn băng Đạo Ca, bài Đạo Ca 2 : Đại Nguyên cũng có một đoạn chuyển sang điệu rock bất chợt làm bài hát sôi động hẳn lên, có thể làm giật mình khi mới nghe lần đầu. Một mesures kích động này với tiếng roulement của trống phụ họa cho 3,4 giọng ca bè của ban The Dreamers rất làm cho các thính giả hippy tán thưởng nhiệt liệt. Trong bầu khí trầm mặc của đạo ca, tục ca, tâm ca.. gồm những nội dung có tính cách siêu thực huyền hoặc (nhất là voi một vài thuật ngữ Phật Giáo) sự chen vào của một đoạn nhạc rock trên tuy khong lạc lõng nhưng cũng đã phần nào khiến người nghe phải suy nghĩ về sự táo bạo, luôn luôn đổi mới trong nguồn sáng tạo của PD.

Đặt riêng ra loại nhạc tranh đấu của một số nhạc sĩ sinh viên trẻ hiện cũng đang chiếm một khu vực riêng, loại nhạc có chiều sâu qua hình thức nhận thức ca, đạo ca, tục ca v.v.. hình như đang chịu tình trạng thời đại hóa. Đó là một sự tái tạo phong phú hay một sự sa sầm là tuy cai nhia của mỗi người thường ngoạn.

(PHẠM NGA)

# TƯƠNG LAI của CHÚNG TA

Bài của Giáo Sư  
TRẦN NGỌC NINH

(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 90)

## Vấn đề then chốt của miền Nam

Miền Nam được hưởng cái lợi lớn là nhờ có Miền Bắc đứng giữa mình và Trung Hoa, sẽ có thể đầy đủ được ở ngoài sự chi phối đã keo dài cả hai ngàn năm nay của nước này. Trái lại Miền Bắc sẽ phải nấp bênh người anh em vĩ đại và một lần nữa, bắt buộc phải chịu sự đồng hóa.

Tuy nhiên, sự phát huy văn hóa dân tộc, ngoài vòng cương tỏa của tư tưởng chính thống của Trung Hoa, sẽ chỉ thành tựu được trong hòa bình và với những điều kiện xã hội kinh tế thuận lợi.

Vấn đề then chốt của ta trong thời hậu chiến là xây dựng xã hội và kinh tế.

Cần phải có một sự chuyên hướng hoàn toàn về phương diện kinh tế. Từ trước đến nay, vì tình trạng chiến tranh, những người lãnh đạo nền kinh tế đã chỉ nghĩ đến sự ăn sỏi và sống bám. Nay giờ không còn theo chính sách ấy được nữa, vì một lý do rất hiển nhiên là cả cái cơ cấu của viện trợ sắp thay đổi.

Sự viện trợ trực tiếp về kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ trong năm 1970 lên tới 2 tỷ 192 triệu Mỹ kim, thêm vào đó HK mua một số bạc VN tương đương với 400 triệu Mỹ kim để chi tiêu trong năm. Số tiền lớn ấy đã giúp cho nền kinh tế mất thăng bằng của VN không bị sụp đổ.

Những biện pháp được dùng ở VN để chặn



mà ngay đến nước Thái Lan cũng từ chối không nhận.

Tất cả nền kinh tế cần được chuyển hướng lại để có thể có những kế hoạch nhằm vào ngày mai, và để tiến đến sự độc lập thực sự mà điều kiện căn bản là một cán cân chi phí tương đối thăng bằng. Tất nhiên rằng ở hậu bán thế kỷ thứ hai mươi, nghĩa của chủ độc lập không còn giống như hồi một trăm năm về trước. Sự độc lập của ta sẽ phải thực hiện nền tự chủ cũ của đời Nguyễn, đời Lê, đời Trần vì không còn vấn đề triều cống nhân tài và quý vật, không còn sự dâng biếu xin thụ phong v.v... Sự độc lập của ta sẽ phải được đảm bảo bởi tổ chức chính thức của các nước địa cầu là Liên Hiệp Quốc. Nhưng đồng thời, sẽ có một sự liên lập phải được xây dựng lên, và nếu mọi sự đều tốt đẹp thì sự liên lập sẽ có thể mỗi ngày một mở rộng.

Trở lại với những vấn đề kinh tế, ta sẽ phải đổi phò với sự giảm bớt số lượng ngoại tệ thu vào (vì Mỹ rút quân và giảm viện trợ) với một tình trạng thất nghiệp nặng nề (vì Mỹ xâm lược nhân và vi sự giải ngũ một số lớn quân nhân, bắt buộc bởi những hỏa ức cũng nhu bởi nền kinh tế lung lay), và với những đòi hỏi mới của sự xây dựng xã hội (việc phục hồi các cựu quân nhân tàn phế hay không tàn phế, việc khai khẩn lại những vùng đất và cơ sở bị phá hoại bởi chiến tranh, việc hồi cư các người tỵ nạn, việc mở mang giáo dục, y tế, việc cứu trợ xã hội...).

Ngay từ bây giờ, cần có những Nhóm Nghiên Cứu để xác định rõ tầm quan trọng của các vấn đề và vạch ra những kế hoạch cho thời sắp tới. Đó là một điều cần thiết nếu ta muốn còn có những viện trợ quốc tế (của các cơ quan Liên Hiệp Quốc, của các tổ chức phát triển quốc tế như Ngân Hàng Phát Triển, và của các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Hòa Lan, Pháp,...). Tất cả các viện trợ quốc tế, kể cả viện trợ Mỹ từ 1972 trở đi, đều đòi hỏi phải có những kế hoạch và phải có những nỗ lực để thực hiện những khu vực thiết yếu của quốc gia.

Vấn đề xây dựng kinh tế thực là quan trọng, nhưng vấn đề xây dựng xã hội còn có phần hệ đại hơn nữa, và thực là một sự lầm lẫn lớn nếu những người lãnh đạo tương lai chỉ nghĩ đến sự thịnh vượng mà quên mất sự công bằng và bô lanh việc thiết lập một hệ thống an ninh xã hội thích hợp cho quốc gia.

Chiến tranh đã nối tiếp chế độ thực dân để đào sâu cái hố giữa người giàu và người nghèo. Sự khác biệt không chỉ ở tiền tài, và sự ăn mặc, mà ở trong nếp sống và trong những khát vọng văn hóa. Hai lớp người có những tiêu chuẩn đạo đức và theo những giá trị để phán xét khác nhau. Nếu tình trạng ấy vẫn được duy trì, thì tất cả lịch sử của nước ta trong tương lai sẽ chỉ là một chuỗi phiến loạn kết thúc bởi một cuộc cách mạng thực, như những cách mạng đã xảy ra ở một vài nước khác trên thế giới.

Bài học của những nền kinh tế phát triển một cách bùng nổ mà không để ý đến các hậu quả xã hội. không thể là một bài học suông mà người lãnh đạo có thể quên đi trong một giây lát được. Ngay bây giờ, đã có quá nhiều tài sản dụng lên nhờ chiến tranh và nhờ quyền thế, và một số tài sản tích lũy đã đến những mức độ quá lớn với một nước trong đó lợi tức trung bình hàng năm cho đầu người chỉ có 75 Mỹ kim (hay kém nữa nếu không có viện trợ).

Khi hết chiến tranh, tư bản quốc tế sẽ hợp tác với tư bản bản xứ để khuyếch trương. Đó không phải là một điều xấu và bất lợi. Nhưng nếu không có những luật lao động tiến bộ và vững vàng, nếu chính quyền không có quyết kiềm soát chặt chẽ một số khu vực hoạt động thiết yếu để bảo vệ đời sống và bảo vệ sự tự do của người dân, thì sự kết liễu của các tư bản sẽ biến đại đa số dân ta thành những kẻ nô lệ hoại vong trong xã hội.

Sự tìm được dầu hỏa sẽ làm cho dân Việt Nam làm thanh nõn, vì kỹ nghệ liên quan đến dầu hỏa đòi hỏi những đại tu bản.

Tôi không muốn nói đến những vấn đề khác, những ụng nhot của xã hội hiện tại, những trẻ em thất học sống lay lắt ở vỉa hè, những người con gái lạc loài trong những chốn ăn chơi, những «bảng» du dã, những thanh niên nghiền ma túy, những cô nhi lớn lên trong sự lạnh lùng và không được giáo dục để có một đời sống xứng đáng. Bỏ quên những vấn đề ấy là một cái tội lớn. Nhưng mỗi vấn đề đều sao cung chỉ ở trong một khu vực nhỏ của xã hội, không làm sao so sánh được với sự đe dọa lớn của một cuộc giao đấu tranh.

## Có cứng mới đứng đầu giò

Vị trí của Việt Nam là một vị trí đầu giò, đã từ nhiều năm nay. Chúng ta chịu không biết bao nhiêu sự khô sô điêu linh; nhưng dân tộc Việt Nam, trong cơn thử thách, vẫn còn bền vững.

Điều này không nhờ sự lãnh đạo tài giỏi, mà nhờ ở sức chịu đựng của người dân.

Chiến tranh sắp tàn không có nghĩa là hết những nguy hiểm cho đất nước. Dùng lại một hình ảnh cũ để nói: con thuyền VN chỉ mới ra khỏi một cái ghềnh nước, và sắp trôi dạt tới biển khơi. Ở đây không phải chỉ là vấn đề lèo lái, mà là vấn đề hiểu biết và tiên liệu, trong đó cái địa bàn, những máy đo gió, và trí óc con người là những yếu tố cần bản. Chúng ta sẽ cần đến tất cả những cái ấy để khỏi bị biển cả nuốt sống.

TRẦN NGỌC NINH



## Tình cờ

Đúng vào ngày các anh chị em trong nhóm Hà Thúc Nhơn làm lễ kỷ niệm cái chết của người hùng cô đơn, thi ở bên Phi Luật Tân có một cuộc biểu tình, vận động, mà mục tiêu cũng có chút xíu chống tham nhũng ở trong.

Nhóm biểu tình ở Phi luật Tân hô hào việc sát nhập nước Phi vào đại quốc Huê Kỳ để trở thành tiểu bang thứ 51. Nhóm này lý luận rằng nếu Phi luật Tân trở thành một tiểu bang của Mỹ thì nạn tham nhũng ở xứ Phi sẽ bị trừ khử tuyệt nọc, nhờ thuốc chữa trị của luật lệ Huê Kỳ.

Phương thuốc thần diệu giản dị như vậy mà nghĩ mãi không ra.

Nước Nam ta cũng là một cường quốc ngang hàng với Phi luật Tân về mặt tham nhũng và hối lộ. Nước Nam ta cũng cùng đứng chung hàng ngũ với Phi luật Tân, nổi đuôi lãnh viện trợ của Hoa Kỳ đều đều.

Vậy mà ở Việt Nam không có ai phát động nồi phong trào hô hào biến nước Việt Nam thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, để chống tham nhũng.

Như vậy chứng tỏ là Việt Nam còn chậm tiến hơn Phi luật Tân !

Nay chúng ta nên cố gắng đuổi kịp noi gương nước bạn lập một Phong trào «Tiểu Bang thứ 52», vì số ghế 51 đã có Phi Luật Tân giành chỗ rồi. Phong trào này cũng đương cao ngon cờ chống tham nhũng, để nấp dưới ngọn cờ đó mà chui vô làm một tiểu bang của Mỹ.

Tất nhiên khi Việt Nam trở thành một tiểu bang của Mỹ rồi thì cái nạn tham nhũng cò còn ở tiểu bang này sẽ được hóa giải lập tức ! Nếu có tham nhũng, sẽ là tham nhũng cờ lớn, trong phạm vi liên bang kia : Ví dụ như vụ ô thám phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ Fortas, phải từ chức vì bị tố cáo tham nhũng mắng chục ngàn Mỹ Kim. Ở nước ta mới chỉ có các nhân vật cấp tỉnh trưởng bị tố tham nhũng. Lên tới cấp tướng vùng là bị dừng lại, không cứu xét (thí dụ như vụ 2 tướng Lữ Lan và Ngô Du đấu chưởng) Phai nhờ sát nhập vò nước Mỹ, may ra ta mới dung được tới các dâng... Tối cao được !

## sinh tư phủ

### ÔNG ĐẠO CÁY

Vậy hối các bạn đồng chí chống tham nhũng hãy gia nhập phong trào Tiểu Bang thứ 52 !

#### Sát nhập

Khi ta sát nhập nước VN vào nước Mỹ chắc chắn làm cho nhiều người Việt Nam bất bình vì tự ái dân tộc,

Vì vậy ta nên hô hào ngược lại kêu gọi sát nhập nước Mỹ vào nước Việt Nam.

Hô hào cách nào thì cũng đưa tới một kết quả như nhau : nghĩa là 200 triệu dân Mỹ và 17 triệu dân miền Nam VN sẽ kết hợp làm một dân tộc.

Giải pháp đó chắc chắn sẽ được nhiều chánh khách HK và VN chấp thuận.

Thứ nhứt là các chính trị gia Mỹ chống Nixon sẽ hài lòng. Sát nhập nước Mỹ vào nước Việt rồi thì hai chương trình căn bản của ông Nixon là rút quân và Việt hóa sẽ trở nên vô giá trị. Rút quân đi đâu? Không lẽ rút sang Kampuchia. Việt hóa cái chi? Việt hóa cả nước Mỹ rồi mà.

Thứ hai, chính ông Nixon cũng khoái. Vì khi sát nhập nước Mỹ vào nước Việt thi trong tức khắc, quân Mỹ vẫn đóng nguyên tại chỗ; mà vẫn được coi như rút hết về nước, Anh lính Mỹ đang cầm ở ngoài mặt trận, hay đang uống rượu ở đường Tự do, đều có quyền hàn hoan mừng rõ : « Về nước rồi »

Bây giờ tới các chánh khách VN cũng lấy làm khoái.

Một mồi ăn ảnh lớn của các

chánh khách nước ta là khi ra ứng cử bị chúng nó gian lận và rằng mình gian lận người ta còn hơn để người ta gian lận mình» khâu hiệu này phỏng theo Tào Tháo đời Tam Quốc.

Trước mối lo ngại kinh niên về gian lận đó, một chuẩn ứng cử viên Tổng thống tuần qua đã đề nghị người Mỹ phải «tích cực» bảo đảm cho cuộc bầu cử sắp tới được trong sạch.

Tích Cực bảo đảm là như thế nào?

Một giải pháp đã được đề nghị: mời các cố vấn Hoa Kỳ có mặt khắp nước Việt Nam cùng đóng vai kiểm soát, theo dõi rất kỹ và ghi nhận xem cuộc bầu cử là ngay thẳng hay là gian lận.

Vậy kêu là Tích Cực bảo đảm, Còn Tiêu Cực là sao? Tiêu cự là người Mỹ cứ đứng ngoài, đứng ý ra mà tuyên bố: không nhúng tay vào cuộc bầu cử!

Tóm lại, Mỹ không được can thiệp vô chuyện nội bộ VN, Okay?

Nhưng Mỹ cũng không được đóng vai trò tiêu cự đứng ngoài ngo xoài. Okay?

Mà Mỹ lại phải thò tay vô kiểm soát bộ máy chính quyền VN coi bộ chánh bầu cử có trong sạch hay không, Okay?

Vậy thì vừa muốn hòa giải dân tộc, vừa muốn Mỹ đừng nhúng tay vào nội bộ VN, vừa muốn Mỹ bảo đảm tích cực cho cuộc bầu cử trong sạch, thì chỉ còn một giải pháp hay nhất là sát nhập mẹ nước Mỹ vào nước VN. Khi đó thì không có cố vấn Mỹ nữa vì họ trở thành dân Mít cá rồi, họ tha hồ cố vấn mà không hề làm mất chủ quyền của ai hết!

#### Mia mai

Nước ta đã xảy ra nhiều vụ tham nhũng, nhưng chưa có vụ tham nhũng nào có tính cách mia mai bằng vụ ông Công cán Ủy viên Bộ Xã Hội mới xảy ra.

Ông Công cán Ủy viên làm giấy tờ giả mạo để định đợp 10 triệu bạc tồn, chưa kịp nuốt trôi thì nội vụ đỗ bể.

Nếu nội vụ êm trôi, không bị phát giác thì chắc trong số 10 triệu đó ông công cán ủy viên cũng chỉ

đợp được ba, bốn triệu sau khi chia chác, nhưng khôi hài nhất là ông Công cán Ủy viên cho biết sở dĩ ông phạm tội tham nhũng vì Ông thiếu tiền vận động ứng cử D Biểu!

Nếu ông ta nêu lý do khác, như là vợ đau, con bệnh, hay là đánh bạc thua, hoặc có vợ nhỏ, thì việc tham nhũng 10 triệu bạc tồn kia coi bộ có lý do chánh đáng!

Nhưng ông Công cán Ủy viên là người có chí lớn không thỏa mãn với những lý do tầm thường đó! Vì chánh nghĩa của ông, than ôi, lại là muốn phục vụ nhân dân tại Hạ nghị viện!

Phát giác trên đây làm cho nhiều người kẹt.

Thứ nhứt là những viên chức chánh quyền, từ trung ương đến địa phương kỳ này ra ứng cử dân biểu.

Người ta tánh đa nghi, thấy các ông tung tiền vận động tranh cử, sẽ hỏi: «Tiền này ở đâu ra? Có giống tiền tồn ở Bộ Xã Hội chăng?

Kết nhất trong vụ này chính là ông Tổng trưởng Xã Hội Trần nguyên Phiêu. Ông Trần nguyên Phiêu đã từ chức để ra tranh cử dân biểu ở đơn vị một đô thành. Không biết có ứng cử viên đối thủ nào các có hỏi ông về tiền vận động bầu cử của ông không. Tuy vậy chớ xét về phương diện chánh trước địa vị thời cái chúc Tổng trưởng Xã hội có to hơn chúc dân biểu nó cũng ít tai tiếng hơn chúc dân biểu. Vậy mà ông tổng Phiêu lại treo án tử quan ra ứng cử thì hẳn là ông muốn phục vụ nhân dân nói chung và các trẻ em lai nói riêng. Hay có lẽ ông tuân theo lời hiệu triệu «các y sĩ yêu nước» của ông bác sĩ chủ tịch y sĩ đoàn?

#### Nguồn gốc

Trong bản khuyến cáo của Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội gửi cho Hành Pháp và Lập Pháp có nhấn mạnh đến tệ trạng tham nhũng. Bản khuyến cáo có yêu cầu phải bài trừ nạn tham nhũng triệt để, tận gốc, bằng cách bài trừ ngay các căn nguyên của tham nhũng.

Một trong các căn nguyên đó là luật Tống Động Viên.

Một căn nguyên khác là sự bô nhâm tinh trưởng, quản trưởng quân sự thay vì cho bầu cử theo Hiến pháp qui định.

Vậy chờ cho bầu cử tình trường thì các tình trường có bớt tham nhũng chăng?

Giả thuyết đó coi bộ khó đúng vững.

Bằng cớ là các ông dân biều, nghị sĩ cũng được bầu bán cả đó, mà vẫn có những ông dân biều buôn lậu, có ông nghị sĩ thi thoét vô bộ Tài chính xin thông cảm.

Mặt khác, các ông muốn ra ứng cử phải có tiền. Mà kiếm tiền cách nào lẽ nhất để vận động bầu cử? Thưa cũng chỉ có một cách lẹ nhứt là tham nhũng.

Bằng cớ là ông cái ông Công cán Ủy viên Bộ Xã hội suýt đợp 10 triệu bạc tồn đó!

Cho nên nếu bầu tình trường, quản trưởng, thời vi lý do chi chờ không phải vì lý do bài trừ tham nhũng!

## THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

### NAM KÝ

(Của giọng họ Nguyễn Quang  
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại  
Của người giòng họ. Cũng được kể  
nghề phát triển tại các quốc gia  
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Xứ Sở (VN). Dồi  
đào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ  
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).  
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,  
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.  
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt  
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM  
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh  
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh  
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)  
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tồ  
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965  
(KS 1.387)

Tiêu trù tận gốc mọi căn bệnh  
đau răng. Bồ sinh lực răng. Già chưa  
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự  
Quê Hương (VN), Phụng sự kinh  
tế Xứ sở — Phụng vụ đồng bào  
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :  
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang  
và 270 Rạch Cát. Quęo (cua) Hậu  
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu  
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$  
Nước 35\$ sấp lên...

# CÁNH HOA CHÙM GÓI

Nguyên tác  
«TIẾP TY HOA»  
của QUỲNH DAO

bản Việt văn  
LIÊU QUỐC NHĨ

## (TIẾP THEO)

Tôi lặng người đứng nhìn, hoảng hốt. Tiếng thét của lão làm tôi lo sợ, nhìn đìa công đóng kín, tôi bỗng như bị mất cả chủ đích, trước khi đến Đài Bắc, tôi đã từng tưởng tượng trăm lần, nhưng không ngờ sự kiện lại xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện họ không cho tôi ở trọ, nhưng cũng chưa bao giờ được việc họ lại xua đuổi tôi một cách tàn nhẫn như thế. Tiếng hét của lão già râu xóm khiến tôi không thể tỏ bày được việc gì cả. Bây giờ bị nhốt ngoài cửa, trong một thành phố xa lạ lúc nửa khuya như thế này, tôi phải làm sao đây?

Đứng chần chờ trước cổng một lúc lâu, tôi không biết phải đi đâu bây giờ, gió đêm thổi bùng tóc rối, trên trời lùa mưa những cánh sao, tôi bỗng cảm thấy lạnh vì khí hậu giữa miền bắc và nam hơi khác biệt nhau. Nhưng không thể đứng trước cổng mờ rợn lấy áo ra mặc, thời thì đánh chửi lạnh vaty. Con hẻm sâu hút không một bóng người, không một chiếc xe chạy qua, tôi phải đứng đây đợi sáng hay sao? Nhìn cảnh đêm trống trải, tôi độc bỗng nhiên tôi muốn khóc, phải làm sao bây giờ đây? Làm sao? Trời ơi, mẹ tôi ở dưới tuyền dài có biết rằng tôi đã bị người ta tiếp đãi như thế này hay không?



Đứng như thế một lúc lâu, bỗng nhiên một chiếc xe đạp từ đầu hẻm quay vào, tôi trân trối nhìn, chiếc xe bỗng thắng lại trước mặt, một gã con trai từ trên xe nhảy xuống là lùng ngắm tôi, tôi cũng nhìn lấy gã vì không biết gã là ai, cũng không biết nên hay không nên giải bày cho hắn biết: tại sao tôi phải đứng trước cổng này. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, một chập sau hắn hỏi:

— Cô đứng đây làm chi vậy? Đoạn quay sang nhìn chiếc valise để dưới đất cạnh tôi hắn bỗng khoanh tay lại gật gù, hỏi:

— À hay là cô bỏ nhà ra đi vì cãi lộn với mẹ chớ gì, phải không? Thời được rồi, cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đưa giùm về nhà cho nhé?

Tôi chăm chú nhìn hắn, gã này thật lầm chuyện, tôi nào có phải là đứa trẻ nít lên ba đâu mà hắn tưởng? Chính nhờ nhìn gã, tôi mới thấy hắn hẵn còn trẻ, chỉ độ hai mươi sáu, 27 tuổi, mặc áo chemise trắng dài tay, cúc tay không cài bỗng lửng. Áo thi hở cổ không cavate, đầu tóc lại rối bù.

— Sao, được không? Gã hỏi tiếp. Bộ cô tính ngủ đêm ở đây sao hả? Hay là cô vào nhà ngồi chơi một chút đi nhé. Vừa nói hắn vừa chỉ vào đôi cánh cổng màu đỏ,

Tôi choáng váng, đứng thẳng người lại, hỏi với gã:  
— Bộ anh ở đây sao? Nhà này của anh đấy à?

— Vâng tôi ở nơi đây. Gã gật đầu. Mặc dù đây không là nhà của tôi nhưng cô có thể tạm xem như vậy, tôi sẽ tìm cách để cô ngủ nhờ một đêm, nhưng mai phải về nhà nghe, chịu không?

Tôi gục đầu nhìn xuống, muốn khóc — Tôi, tôi bây giờ không có nhà cửa. Nhưng cố trấn tĩnh lại, bây giờ đâu phải là lúc phải xúc động, phải giải quyết vấn đề của chính mình nữa chứ? — Tôi đến đây, mục đích là tìm giáo sư La Nghị.

Gã thanh niên ngạc nhiên — Tìm giáo sư La Nghị? Thế tại sao nay giờ cô không chịu bấm chuông?

— Tôi đã bấm rồi đấy chứ, nhưng đã bị một lão quái đuổi ra.

— Lão quái nhỉ, Ai vậy?

— Vâng, một lão già cồ quái, râu tóc bùm xùm, không nhìn thấy cả chân mày và miệng.

Gã thanh niên bỗng nhìn tôi một cách thú vị, hỏi:

— Thế cô tìm giáo sư La Nghị có việc chi?

— Có chứ, một vấn đề hết sức quan trọng.

— Vậy cô hãy theo tôi vào nhà nhé!

Gã ta thò tay vào túi tìm chìa khóa mở cửa, một tay đầy xe, một tay xách giùm valise cho tôi bước vào cửa, qua khỏi cửa, tôi chợt khám phá ra rằng mình đi trong một khu vườn hoa rộng lớn. Gã thanh niên đựng xe bên căn nhà nhỏ, đóng cổng lại đoạn quay sang nói:

— Bây giờ mình vào phòng khách xem có giáo sư ở trong không nhé.

Hắn bước trước, tôi theo sau. Trong đêm tối, chỉ trông thấy bóng cây ẩn hiện, qua khỏi con đường nhỏ lát sỏi, tôi nhìn thấy một tòa nhà đồ sộ hai tầng, phía trước có bức đá và đèn hagy còn cháy sáng.

Qua khỏi bức thềm, đầy cánh cửa kính sang bên gian phòng bên trong tối om, gã thanh niên tìm ngắt điện, đèn bật sáng, tôi thấy mình đang đứng giữa gian phòng khách lộng lẫy, bộ salon để cận trường với chiếc đàn piano bên góc trên có lọ hoa.

— Cô ngồi đây đợi tí nhé, tôi sang phòng sách tìm giáo sư.

Tôi ngồi đây, trong khi hắn đầy cánh cửa nhỏ ra đi, tôi hồi hộp nhìn quanh, phòng khách này hình như có cửa sổ thông mọi phía, cánh cửa lớn bằng thủy tinh được che khuất với bên ngoài bằng tấm màn voan màu trắng. Bốn bề yên lặng khiến cho tôi không may an tâm. Sự im lặng từ sáng đến giờ vì chưa bao giờ nghỉ ngơi cảm giác rối rắm phiền muộn bao quanh, khiến cho tôi ước mơ được trở về gian phòng nhỏ của mẹ để đánh ngay một giấc ngủ lành,

Có tiếng cửa mở, tôi quay vội lại, lòng không khỏi khiếp đảm, lão già kỳ quái ban nãy bỗng xuất hiện, đôi mắt giận dữ đang tròn xoè nhìn tôi như muốn nuốt sống. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, vóc dáng to lớn với mái tóc bồng của ông càng làm lộ vẻ kinh dị, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi miếng. Lão bước lại gần tôi. Trong một phút giây, tôi bỗng

có cảm tưởng lão zách cõi tôi dậy tống ra khỏi phòng. Nhưng lão không làm thế mà chỉ nện mạnh gót chân hét to :

— Ai cho cô vào đây chứ hả? Ai cho?

— Dạ thưa tôi ạ! Có tiếng trả lời từ bên cửa. Lão già quay sang nhìn gã thanh niên lúc nãy cho tôi vào, lão hùng hổ:

— Anh à? Tại sao anh cho cô ta vào đây? Ai biểu anh vậy?

— Dạ lúc nãy cô ta nói muốn gặp giáo sư, hình như cô ta có chuyện gì quan trọng lắm muốn nói, nhưng giáo sư đã làm cho cô ta hoảng sợ — Gã thanh niên lơ đãng đáp.

Trời! Vậy ra đây là giáo sư La Nghị đây ư? Con người kỳ quái không thiên như thế mà mẹ lại bắt tôi đến ở với ông ta chăng? Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Giáo sư La Nghị cưng quay sang nhìn tôi, ông đưa tay lên vuốt lấy mũi, dỗi chân mày sậm hơi nhíu lại, đoạn miêu cưỡng hỏi:

— Vậy thì cô có phải là bạn của Hạo Hạo chàng?

Tôi ngạc nhiên! Hắn muốn nói gì thế? Nhưng sau đó tôi đoán ngay ra là có lẽ ông ta đã ngộ nhận tôi là người ông không thích gặp. Đầu sao đi nữa không thể để tình trạng này kéo dài, tôi phải giới thiệu cho ông ta biết ngay tôi là ai mới được. Tôi nói:

— Dạ tôi họ Mẫn, tên là Út. Mẹ con của Giang tú Lâm ạ — Giang tú Lâm là tên của mẹ tôi — Mẹ tôi có gửi cho ông một bức thư nhờ tôi trao cho ông. Nói xong, tôi lấy bức thư từ valise trao ngay cho ông ta. Giáo sư La Nghị sau khi nghe tôi tư giới thiệu xong xú động như chạm bởi luồng điện, ông hà hốc miệng, đôi mắt chàm chừ nhìn tôi yên lặng không đáp. Một lúc sau, như chợt tỉnh ông chớp ngay bức thư xé toạc ra, liếc sơ nhìn những dòng chữ trên giấy, xong quay sang tôi, lời lẽ cộc lốc:

— Mẹ của em giờ ra sao?

— Chết rồi. Tôi nói.

Ông hơi nhíu mày, hừ một tiếng trong mũi — Tại sao lại chết? Chết ở đâu?

— Chết ở Cao Hùng, bệnh ung thư tử cung. Tôi cũng đáp gọn.

— Cao Hùng ư? Miệng ông lại nhại không thành tiếng, một lúc sau lại lập lại — Cao Hùng? và quay sang, đôi mắt sáng chàm chừ nhìn lấy khuôn mặt tôi, một lúc lâu ông lại đưa tay lên vuốt mũi, đoạn nói:

— Thời được, mắt em mở muôn hết lên rồi, hỏi để chuyện ngày mai kể tiếp nhé. — Giọng nói thô lỗ bỗng trở nên ôn tồn hơn — Em từ Cao Hùng đến phải không? Thời đi ngủ ngay đi nhé.

— Dạ!

Dáng dấp ông ta có vẻ hơi hối hận — Tại sao lúc nãy khi tôi ra mở cửa, em không nói ngay, nếu không gấp thẳng Trung Đan tai em đừng ngoài cửa suốt đêm rồi sao?

Tôi bối rối : — Nhưng mà lúc này giáo sư nào có dề cho em nói gì được đâu ?

— Hừ ! Ông ta lại hừ thêm một tiếng, đoạn quay sang nhìn gã thanh niên lúc này bảo :

— Lại đây Trung Đan !

Gã thanh niên lại gần, không quên mỉm cười nhìn tôi.

— Dẫn cô này lên lầu. Giáo sư ra lệnh, đoạn quay sang nhìn tôi — Lúc này em nói em tên gì họ gì đây ?

— Dạ em tên Mẫn Úc My. Úc là ký túc, còn My là chữ My có thêm bộ thủy bên cạnh.

— Mẫn Úc — My. Ông ta nhấp mạnh từng tiếng như đẽ ghi nhớ, sau đó lại lải nhải câu gì trong miệng như rủa thầm một ai, hoặc là không thích tên tôi gì mấy, đoạn xưa tay — Họ Mẫn ư ? Họ không đẹp lám. Nhưng thôi, Trung Đan, hãy dẫn cô họ Mẫn này lên lầu, phòng ở cạnh phòng của Khởi Khởi đó nhé.

Tôi cúi đầu lúng túng :

— Thưa giáo sư, tôi... tôi muốn được tắm một chút trước đã ạ.

Giáo sư La Nghị hực hỏi : Trời ơi ! Sao ! Ồn xộn vậy ? lên lầu đi, đi đi !

Tôi chần chờ một lúc xong đứng dậy, gã thanh niên tên Trung Đan đã xách lấy valise tôi bước ra cửa, tôi chỉ còn biết bước theo, đến trước cửa tôi quay lại nhỏ nhẹ.

— Xin chào giáo sư, cảm ơn giáo sư đã cho tôi ở tro.

Ông ta vẫn đứng đó, gương mặt đầy râu tóc dịu hẳn xuống, những chiếc râu hơi rung động, đôi mắt sáng tròn lẩn cả nét ôn hòa, ông quay người đến gần, trên ghế, tôi vẫn nghe thấy những tiếng lầm bầm không rõ của ông trong phòng.

Theo bước chân gã thanh niên, tôi đi qua một gian phòng rộng lớn khác, có lẽ đây là phòng ăn của nhà họ La. Gian phòng thật rộng và ngán nắp, bên cạnh có một cầu thang dẫn lên lầu, qua khỏi cầu, chiếc hành lang rộng, hai bên là hai dãy phòng. Trung Đan dẫn tôi đến gian thứ ba bên mặt, mở cửa, bật đèn xong, quay sang nhìn tôi cười :

— Cô My, tôi nghĩ có lẽ giáo sư La Nghị chờ đợi cô đã mấy tháng nay rồi, căn phòng này đã được sửa soạn từ ba tháng trước.

Tôi tò mò nhìn vào phòng, chiếc phòng ngủ được chăm sóc khéo léo và xinh xắn, chiếc giường nệm ca nhân, bàn trang điểm, chiếc tủ đựng đựng áo, chiếc bàn giấy xinh đẹp trên có dề ngọn đèn bàn, ngoài ra còn một chiếc kệ sách lồng kính trên có bình hoa hướng.

Trên giường, nệm gói xếp đặt ngay ngắn, chung tôi chủ nhân đã sẵn sàng đón nhận tôi. Sự ngạc nhiên khi tôi hơi ngại ngùng, Trung Đan nhìn tôi cười luôn miệng :

— Cô thấy có đẹp không ? Cách bài trí này so với phòng của Khởi Khởi con gái giáo sư La Nghị tương tự. Tôi rất sung sướng được biết cô là một

nhân vật mới của gia đình họ La, bây giờ xin phép không dám làm phiền cô, để mai ta gặp lại nhé.

— Cảm ơn anh. Tôi không biết gọi anh ta là gì khác hơn, vì chưa biết rõ địa vị của Trung Đan trong gia đình này. Có lẽ Trung Đan cũng đoán được ý của tôi, nên hắn nói :

— Tôi họ Từ, trên Trung Đan, chữ Trung là Trung Gian, còn Đan là tên một loại cây. Ngưng một phút, hắn lại tiếp — Tôi chưa biết cô là ai, nhưng tôi đoán có lẽ địa vị của hai ta trong ngôi nhà này giống nhau. Thời được rồi, câu chuyện sẽ bàn sau, bây giờ xin phép cô !

Hắn bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Tôi đứng giữa phòng đợi mãi lúc cánh cửa khép lại mới buột miệng — Chào anh,

Tôi chắc hẳn nghe thấy lời chào của tôi. Nhìn khắp gian phòng, tôi bỗng có cảm giác như đang sống trong ảo tưởng, ngôi nhà này quá huy hoàng, quá xinh xắn, không thể ngờ lại có thể thuộc về tôi được, như vậy đây là sự thật, tôi đã không hề bị nhạo báng, bị bỏ rơi mà lại còn được đặt vào một hoàn cảnh mới sang trọng gấp trăm lần gian phòng khi xưa mẹ tôi đã sống. Đến bên song cửa, tôi kéo cao tấm màn xanh lơ, tôi mở vội cửa kính, luồng gió đêm từ ngoài lùa vào mang theo mùi hoa dại thơm ngát, hit một hơi dài, nhìn ra ngoài cửa lồng vẫn bắn khoan, tôi tự hỏi : — Tôi là ai ? Một đứa bé mồ côi vừa mất mẹ ? Tôi hiện ở đâu đây ? Ngôi nhà một người bao xa lạ ? Có phải đây là một sự thật chăng ?

Ngọn gió đêm lùa qua hàng cây cao trong vườn quanh quần quanh tôi rồi luồn ra ngoài, tiếng gió rít nhẹ như lập lại những câu hỏi mơ hồ :

— Có phải đây là ta đang sống thật hay chăng ?

oo

2

Tôi bắt đầu thức giấc khi những tia nắng ban mai rọi vào phòng. Trong cơn mơ màng tôi không biết mình đang ở đâu. Chiếc nệm êm, cánh cửa mới mang đến một mùi thơm nhẹ nhàng. Đôi cửa kính rung nhẹ bên ngoài khi gió thổi đến, tắt cả ánh sáng với tôi. Đôi mắt khẽ chớp, gió từ phượng náo thổi đến mà lại nhẹ nhàng thơm tho như vậy ? Tôi hit lấy một hơi dài, có phải mùi hoa hồng ? Hoa lài ? hay Diêm kim hương ? Trở mình sang một bên, rồi tôi lại nhắm mắt ngủ lại, nhưng giờ thời gian đã lảm lanh đôi vai, ôm kin cả cả chan, thế mà mắt vẫn lạnh, có phải vì tôi qua quên đóng cửa sổ chàng ? Nhưng tôi nhớ rõ là mình đã đóng kín rồi cơ mà, thế thi giờ từ đâu đến đây ? Tôi lẩn trốn lại cố gắng mở mắt và choáng tỉnh.

Đôi mắt nhìn thẳng vào khung cửa sổ, tôi bỗng ngạc nhiên và cùng, vì đôi cánh cửa đang mở, chiếc màn the xanh đang bị gió thổi phai, màu trời xám nhạt đang lùa vào đầy phòng, nhưng điều tôi

ngạc nhiên, không phải là vì cửa sổ bị mở tung ra, mà vì chiếc bóng trắng đang đứng cạnh cửa, chiếc bóng bất động mờ ảo như sương.

Đó là bóng dáng của người đàn bà, đang hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu lưng về phía tôi, chiếc áo dài màu trắng bằng tơ mỏng, tóc đen xõa ngang vai bị thời tung bay trong gió, dáng cao và gầy của bà lồ lộ trong lớp vải. Tôi chăm chú nhìn, không hiểu tại sao bà ta lại xuất hiện trong phòng tôi ? Bà ta là ai ? Chờ đợi một lúc lâu vẫn thấy bà đứng bất động như đang chờ tám nhìn một cái gì ngoài cửa sổ mà không quay lại, tôi giật vờ ho một tiếng, bà khẽ quay đầu sang và bước đến cạnh giường tôi.

Bà đứng trước giường chăm chú nhìn tôi, trong khi tôi vẫn nằm trên giường cũng ngó bà không chớp mắt, gương mặt thật là lùng nghiêm trang, trắng xanh, chỉ có đôi mắt to là mang vẻ sống động. Đôi mắt sâu hút đó đang chăm chú nhìn tôi trong khi đôi môi mím chặt như chẳng muốn cùng tôi bàn chuyện.

Chúng tôi cứ thế yên lặng nhìn nhau, trời sáng dần, ánh sáng bắt đầu rọi vào phòng khiến tôi dễ dàng nhận diện khuôn mặt bà ta hơn. Tuy không còn trẻ nữa, đôi mắt đã có những vết xép, mép môi với những vết tích của trời gian nhưng nét da vẫn còn mịn màng có lẽ bà ta đã ngoài bốn mươi.

Một lúc lâu bà ta mới quay nhìn nơi khác và buông tiếng thở dài não nuột chua xót ngó ra ngoài song, bà nói nhỏ nhẹ :

— Chị ấy chết thật rồi sao ?

Tôi không biết có phải bà ấy hỏi tôi hay chăng ? Tôi cũng không biết tiếng chị ấy là để hỏi ai ? nhưng tiếng nói của bà ta đã đánh tan sự nghi ngờ của tôi. Ngôn ngữ có thể làm tiêu tan vẻ xa lạ giữa người với người, tôi đoán có lẽ bà ta chính là bà chủ của ngôi nhà này, vì thế tôi mong mỏi chúng tôi có thể thân mật nhau hơn.

— Thưa bà, bà hỏi tôi đấy chứ ?

Bà ta quay sang nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng ;

— Vậy chờ cô trưởng tôi nói ai ?

— A. — Tôi hơi cảm thấy ngỡ ngàng — Bà muốn hỏi mẹ tôi đấy à ? Mẹ tôi đã chết rồi. Thưa bà. Bà ta nhìn tôi một lúc, đoạn gật đầu như nói thầm một mình :

— Chết rồi à — Quay sang nhìn song cửa với đôi mắt áu sầu — Chết rồi cũng như đã được giải thoát rồi ! Bà lại quay sang nhìn tôi, rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Tiếng bước thật nhẹ nhàng không một tiếng động. Khi bóng dáng bà đã khuất, tôi mơ hồ cảm thấy như thái độ của bà không thân thiện lắm với tôi.

Ngoi trên giường, hai tay ôm lấy gối, tôi nghĩ ngợi mãi vẫn không tìm thấy một lý do, chỉ biết là mình đang sống trong một hoàn cảnh lạ lùng. Mẹ thường nói tôi không thực tế, hay nghĩ vẫn vơ, tôi phải học làm người lớn, bỏ cái bản tính trẻ nít. Cuối cùng, thay áo quần, mở cửa ra hành lang

trống vắng không một tiếng động, nhìn đồng hồ đã tám giờ, có lẽ ngoài tôi ra mọi người trong gia đình này đều quen thói trưa cǎ.

Đến phòng rửa mặt, nhìn dáng mình trong gương tôi thấy thích thú, đôi mắt long lanh với đôi má phúng phính mà mẹ thường bảo là chưa hề biết đau khổ là gì. Đó là một sự thật vì trước ngày mẹ bệnh, cuộc đời tôi chưa hề khổ đau bao giờ, tôi thích cười đùa sung sướng như cọng cỏ «vô ưu». Cọng cỏ không bao giờ buồn. Tôi không biết có cây cỏ nào mang tên như vậy không. Chỉ nghe mẹ thường bảo vào gọi tên tôi như vậy thôi. Nhưng mà, đến khi mẹ bệnh và mất đi, thì niềm vui của tôi cũng khép lại, cọng cỏ không buồn giờ đã biết buồn với bao nỗi khổ đau vô bờ của cuộc sống.

Từ phòng rửa mặt trở về phòng, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô tờ gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang sắp xếp đệm gối và đồ đạc trong phòng tôi. Áo ngủ đã được bỏ vào ngăn tủ, ngay cả valise của tôi cũng bị mở tung ra, áo quần trong ấy đang được treo vào tủ đựng, chỉ có hai bức hình là còn nằm trên bàn giấy mà thôi.

Người tờ gái thấy tôi cúi đầu chào :

— Thưa cô, em tên là Mạc Bình, bà chủ sai em đến hầu cô.

— Ô ! Tôi quá ngạc nhiên khi thấy mình được sủng ái, hỏi nào tôi giờ, tôi có được ai hầu hạ đâu, nhìn đứa tờ gái sạch sẽ gọn gàng, tôi bỗng nhớ ngắn :

— Để đó tôi làm cũng được mà !

Mạc Bình nhìn tôi cười, có lẽ hàn ngao tôi là đứa con gái nghèo chưa hiểu đời, nhưng nụ cười của hàn không có vẻ gì ngạo baug. Ôm bình hoa trên tay Mạc Bình hỏi tôi :

— Thưa cô cô thích loại hoa nào a ?

— Hoa hồng cũng đẹp lắm rồi ! Tôi đáp.

— Cô chủ tôi không thích loại hoa có sắc đỏ — Mạc Bình đáp — Cô chỉ thích loại hoa cánh lam vừa khó trồng lại vừa ít bông, trong khi bà chủ lại thích loại hoa trắng.

Tôi hơi ngạc nhiên — Thế tất cả những loại hoa đó đều được trồng lấy cả à ?

— Vâng a, ngoài vườn hoa ra, chúng tôi còn một nhà mát để nuôi hoa nữa. Mạc Bình đáp. Tất cả mọi người trong nhà này ai cũng đều thích hoa cả. Rồi như sực nhớ điều gì Mạc Bình hoảng hốt — Chết không, ti nữa thì quên rồi, ông chủ đang đợi cô trong phòng ăn. Đến cửa nó lại nó quay vào nói : Vậy cầm hoa hồng hở cô ?

— Thôi được ! Tôi đáp.

(CÒN NỮA)



# MỘT VÒNG THẾ GIỚI

Vương Hữu Bột



## PHÁP

**A la recherche de Marcel Proust**

Ngày 10 tháng 7 năm nay nước Pháp sẽ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của nhà văn Marcel Proust mà tác phẩm *Đi Tìm Thời Gian Đã Mất* (*A la recherche du temps perdu*) đã trở thành tuyệt đỉnh của tiểu thuyết tâm lý đầu thế kỷ 20 này.

Du khách khắp nơi trên thế giới đồ sộ về một ngôi làng nhỏ cách Paris 73 dặm về phía Tây Nam. Đó là một ngôi làng tầm thường, với 3250 dân, mang tên là Illiers. Nhưng vào ngày 10-7-71 này, ngôi làng sẽ được đổi tên là Illiers Combray, để kỷ niệm cái tên Combray, ngôi làng hồi tưởng của Marcel Proust.

Chính tại ngôi làng Illiers này mà Proust đã sống những ngày mùa hè thời thơ ấu. Trong tác phẩm của ông, ngôi làng đã được đặt tên là Combray.

Trong đám du khách đồ sộ về Illiers đầu tháng này, người nào cũng tìm mua 1 cái bánh madeleine. Cái bánh nhỏ bé trông như một cái bánh tím của các chú ba Tàu bán ở Saigon Cholon này sở dĩ được các du khách bám mờ như vậy cũng chỉ vì đã được Marcel Proust làm cho bất tử. Trong cuốn *A la recherche du temps perdu* của Proust tác giả đã mô tả cảm giác khi đặt cái bánh madeleine nhưng tra lên

lưỡi, và cảm thấy cái vị ấm áp của chiếc bánh, mà từ cái cảm giác đó, ông bắt đầu hồi tưởng lại cả quá khứ của ông.

Cửa hàng bán bánh của bà Benoist ở Illiers bỗng dung phát tài. Cửa hàng patisserie ở Place du Marché này trước kia chỉ bán được 3-4 cái bánh madeleine một tuần.

Mấy bữa nay thì bà Benoist phải bán hàng ngàn cái bánh Madeleine cho những khách vẫn thương muôn hồi tưởng lại Marcel Proust. Mỗi cái bánh chưa đầy 50 đồng bạc VN.

Bà Benoist thú thực : «Nếu cứ kéo dài như vậy, tôi sẽ phải đi học tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý và cả tiếng Nhật, tiếng Tàu nữa !». Vì đám độc giả của Proust thuộc dù mọi quốc tịch khác nhau.

Ngôi làng Illiers Combray còn gìn giữ được rất nhiều khung cảnh cũ, di tích các địa điểm được mô tả trong tác phẩm của Proust.

Người ta có thể tới viếng ngôi nhà cổ màu xám của bà Elisabeth Amiot (trong truyện Proust gọi là Tante Léonie), cách hàng bánh của bà Benoist hai dây. Trong phòng ngủ của Tante Léonie trên cái bàn ngủ vẫn đặt 1 cái bánh madeleine do cửa tiệm của bà Benoist cung cấp, mấy ngày lại thay bánh một lần,

Cách ngôi nhà của Tante Léonie mười phút đi bộ, qua con sông Loir (không phải sông Loire) người ta sẽ tới Pré-Catalan ngôi vườn thời thơ ấu của Proust.

Khu vườn có bóng cây và bãi cỏ này, trở thành khu vườn nhà Swann, mà cậu Marcel trong tác phẩm của Proust đã gặp gỡ cô Gilberte. Vườn Pre-Catalan vẫn nguyên như ngày xưa, có điều là du khách không được nằm bò ra trên cỏ như Proust đã làm.

Tới thăm làng Illiers Combray nay, du khách sẽ được gặp một người bạn cũ của Proust, Philibert Louis Larcher, nay 90 tuổi. Chính vị thanh tra học vụ này đã cố gắng bảo tồn các di tích lịch sử của làng Illiers trong suốt 30 năm qua để tưởng nhớ Proust. Nhờ cố gắng của cụ mà ngôi nhà của Tante Léonie đã được biến thành cổ tích quốc gia.

Nhưng dân làng Illiers không phải ai cũng ưa nhà van Marce Proust. Cả người chè ông van Siv này là vò thần, đạo đức giả, có người vạch rái tát xấu đồng tính ái của ông ta ra.

Dân làng Illiers cũng chẳng quan tâm khai thác đám du khách hâm mộ Proust, trừ cửa tiệm bánh của bà Benoist. Mì bánh của bà Benoist do một nhà làm bánh ở gần nhà Tante Léonie cung cấp. Ông làm bánh này thì chẳng bao giờ quan tâm đến van chương Marcel Proust cả !

## PHI CHÂU

**Madagascar ! Văn bản tay ông Đại Sứ**

Tuần qua các báo chí bên Mỹ tiếp tục tiết lộ về hồ sơ Ngũ giác đài,とり giải đoạn «Đảo chính Ngô đình Diệm». Tại Việt Nam, dù bênh hay chống ông Diệm người ta cũng dư biết vai trò của ông Đại Sứ rất quan trọng trong âm mưu của các tướng lãnh ngày 1-11-63.

Kể từ ngày đó, các ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại các xứ chậm tiến có một bộ mặt hơi..,khá nghi.

Gần đây, vụ trực xuất ông Đại Sứ Hoa Kỳ ở Madagascar, càng làm cho vai trò ông Đại Sứ khả nghi hơn nữa. Nhirt là ông Đại Sứ Marshall này lại là cựu nhân viên tình báo CIA.

Đảo Madagascar vốn là cựu thuộc địa của Pháp, giống như Việt Nam và đó cũng là nơi có nhiều Việt kiều cư ngụ, nhiều nhà ái quốc Việt Nam bị lưu đày.

Mười một năm trước đây, hòn đảo này được trao trả độc lập và trở thành xứ Cộng Hòa Malagasy, với dân số 7 triệu người. Ảnh hưởng của Pháp trên xứ cựu thuộc địa này rất quan trọng về kinh tế chính trị và văn hóa.

Cuối tháng 6 vừa qua, hòn đảo trầm lặng này bỗng dung xáo trộn. Vào dịp lễ độc lập của Cộng Hòa Malagasy, có cảnh sát bao vây các khu phố, xét giấy căn cước mọi người và lực lượng tìm vũ khí bất hợp pháp. Thế rồi báo chí loan tin có đảo chính, lại có tin phản đảo chính thành công ! trong mớ tin tức lộn xộn đó thì có hai tin chắc thực ! vụ tổng giám mục Phó T. Thủ trưởng André Resamper và vụ trực xuất đại sứ Hoa Kỳ Anthony Marshall.

Ông cựu Phó Tổng Thống bị bắt và tổng giam vì tình nghi âm mưu đảo chính đương kim Tổng Thống Tsiranana. Sáu tháng trước, người ta vẫn còn tưởng rằng ông Resamper là chính trị gia sẽ lên ngôi thừa kế Tổng Thống Tsiranana. Mới tháng gần đây, bỗng dung ông T. Thủ trưởng André Resamper và cựu Phó Tổng Thống đọc một bài diễn văn này lừa nhằm vào ông cựu Phó Tổng Thống. Bài diễn văn của Tsiranana tố cáo một «đế quốc ngoại bang»

toan xen vào nội bộ xứ Malagasy trong một âm mưu đảo chính. Và tuy không nói rõ, người ta cũng hiểu ngay ông ám chỉ Hoa Kỳ là «đế quốc ngoại bang».

Chỉ một ngày sau khi đọc bài diễn văn, TT Tsiranana cho mời đại sứ Mỹ tới bộ Ngoại giao và long trọng yêu cầu ông Đại sứ trở về nước tham khảo ý kiến nội trong 5 ngày — một hình thức trực xuất rất lẽ độ. Nhưng để làm bỉ mặt đại sứ Mỹ chính phủ Malagasy yêu cầu các phái đoàn ngoại giao không ai được đi tiễn đưa ông Marshall ở phi trường !

Ông Đại sứ Tony Marshall, 47 tuổi, trước là nhân viên của cơ quan tình báo CIA, sau sang làm ở bộ ngoại giao. Các giới chức chính phủ Mỹ cho rằng việc ông Marshall là cựu nhân viên của CIA không ăn nhậu chỉ đến vai trò Đại sứ của ông. Nhưng dân Madagascar, nhất là các nhân viên tình báo Pháp thi không đồng ý như vậy.

Theo các báo Mỹ việc trực xuất DS Marshall đúng là một âm mưu của tình báo Pháp.

Gần đây Pháp rất lo lắng vì các quyền lợi của Pháp ở Phi Châu nói chung và ở Malagasy nói riêng bị Mỹ thò tay vào chộp mất. Vì vậy trùm gián điệp Pháp ở Phi Châu là Jacques Foccart đã hành động, và chính me sĩ Jacques này đã gài viên đại sứ Mỹ vào bẫy để bị trực xuất.

Viên đại sứ Marshall phải một cái tội, là hoạt động tích cực quá, ông ta quá ư mẫn cán, thường xông xáo mọi nơi và tiếp xúc với quá nhiều người. Riêng sự sốt sắng quá độ đó cũng đủ làm Pháp sốt ruột rồi, Pháp đang lo ngại Mỹ sẽ chộp mất các mỏ dầu lửa ở Madagascar dù hiện nay thi chưa ai tìm thấy dầu lửa trên hòn đảo này cả!

Nhưng chỉ cần ngửi thấy hơi dầu lửa cũng đủ để các cường quốc đán ánh đá nhau rồi !

## NA UY

**Phạm nhân làm quan tòa**

Thủ đô Oslo của xứ Na Uy lại vừa được dùng làm nơi xử án nước Mỹ.

Nước Mỹ được coi là tội nhân bị lôi ra trước tòa, mà bản cáo trạng ghi là «tội ác về chiến tranh Việt Nam».

Ban tổ chức phiên tòa kỳ này là ủy ban quốc tế điều tra tội phạm chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, một ủy ban hậu thân của tòa án chiến tranh do cố triết gia Losd Bertrand Russell tổ chức bố năm trước ở Thụy Điển.

Cũng giống tòa án của Bertrand Russell ủy ban này bao gồm các nhà trí thức, tự coi là đại diện cho dư luận thế giới về tội ác của Mỹ tại Việt Nam, trong số 89 nhân vật dự kỳ này có các học giả nổi tiếng như kinh tế gia Gunnar Myrdal người Thụy Điển,

Dù ủy ban trên tự coi là hoàn toàn độc lập không liên hệ đến bất cứ chính phủ nào, nhưng người ta vẫn tò mò muốn biết nó được ai tài trợ ?

Một cơ quan đã giúp đỡ cho cái ủy ban này hoạt động là Hội Đồng Hòa Bình Thế Giới, 1 tổ chức do Nga Sô nám đầu.

Nhưng một khuôn mặt ngồi vào hàng ghế quan tòa của ủy ban đã làm cho phiên tòa trở nên vô vị.

Khuôn mặt đó là ông Ler Smirnov, một thẩm phán Tối cao pháp viện của Liên bang Sô viết. Việc ông Smirnov là người Nga không quan trọng, quan trọng hơn là ông Smirnov đã từng ngồi xử vụ án các nhà văn Nga chống chính phủ, Yuli Daniel và Andrei Sinyavsky hồi năm 1956.

Ban tổ chức đã cố ý giới thiệu Smirnov từng tham dự các tòa án quốc tế về tội phạm chiến tranh thứ II ở Nuremberg và ở Tokyo nhưng báo chí Na Uy đã tố giác sự kiện Smirnov cũng đã đóng vai quan tòa trong một vụ án đàn áp văn nghệ sĩ và trí thức. Báo chí Na Uy đã viết bài cho rằng Smirnov không xứng đáng để ngồi vào ghế quan tòa, nhưng ông tòa Nga này vẫn cứ ngồi lỳ.

Trong số các báo ở Oslo, tờ Aftenposten có ảnh hưởng rộng viết rằng : «Tòa án xử vụ VN thuật sự không phải ở Oslo, mà chính là ở bên Mỹ... nhất là trên các hệ thống báo chí và thông tin ở Mỹ

đang cố gắng nói hết những sự thật về những gì xảy ra ở VN cho dân chúng Mỹ được biết, dù biết thi hết sức đau lòng !

## ĐÔNG ÂU

### Cộng Sản cải cách

Một triết gia Cộng Sản lỗi lạc vừa mới từ trần, đó là Gyorgy Lukacs, lý thuyết gia Mác xít hàng nhất của thế kỷ 20 này. Sách của Lukacs thường vẫn bán ở Saigon, với bản dịch tiếng Pháp thường do nhà Gallimard xuất bản trong loại sách Idée.

Lukacs là một triết gia, một nhà phê bình văn nghệ, người Hung gia Lợi và đã có một thời gian dài bị giam lỏng ở Nga Sô. Tháng trước ông ta thế, và được làm đám tang một cách trọng thể ở nghĩa trang Kerepesy ngoại ô thành phố Budapest thủ đô Hung Gia Lợi.

Việc cử hành đám tang của Lukacs một cách trọng thể là một dấu hiệu tốt trong thế giới Cộng Sản ở Đông Âu. Vì triết gia Mác xít này, gần đây, vẫn còn bị các tay Cộng Sản chính thống tố cáo là lạc đường. Lukacs đã chủ trương: chế độ Cộng Sản quá cứng rắn cần được thay đổi. Ngày giờ ông chết đi, được chính phủ Cộng Sản làm tang lễ, có quân nhạc thổi kèn chào, người ta tin rằng tư tưởng của ông đã thắng thế, nghĩa là chủ nghĩa Cộng Sản ở Đông Âu đang bị xét lại.

Trong số các xứ Cộng Sản Đông Âu, hình như chỉ còn ba nước vẫn theo đường lối cứng rắn chặt chẽ là Đông Đức, Tiệp Khắc và Bulgaria. Tại các xứ như Hung, Lỗ, Ba Lan một không khí cải cách đang lan tràn, mà dẫn đầu là Hung.

Trùm CS Hung Janos Kadar lên ngôi từ cuộc cách mạng đẫm máu 1956 của dân Budapest bị dập tắt nhưng hiện nay Kadar lại là lãnh tụ Cộng Sản Đông Âu thành công về lãnh vực hướng dẫn ngành kinh tế. Ngay lanh tụ mới của Ba Lan là Gierek cũng học hỏi theo Kadar về các phương pháp cải tiến việc quản trị kinh tế.

Các lanh tụ Cộng Sản đã thực tế hơn và bớt chú trọng đến giáo điều ý thức hệ trọng việc quản lý kinh tế. Nền kinh tế mới càng ngày càng

phức tạp đến nỗi các lý thuyết kinh tế Cộng Sản đã dần dần lỗi thời. Một điểm đặc biệt thay vì chính sách chỉ huy và tập trung quyền hành vào bộ máy trung ương, ngày nay các ông trùm Cộng Sản đã nói tới việc «tham gia» của các nhân viên cấp dưới vào việc quản trị.

Trùm cộng sản mới của Ba Lan, ông Gierek từ khi lên nắm quyền từ đầu năm nay, đã hoạt động như một chính trị gia Tây Phương di vận động tuyên cử. Gierek chịu khó đi thăm khắp nơi, nhà máy, nông trại, tới đâu cũng giải thích các chính sách, chương trình... Và gần đây kế hoạch ngũ niên ở Ba Lan đã nhấn mạnh đến các nhu cầu của dân tiêu thụ chứ không còn chú trọng vào kỹ nghệ nặng như trước nữa. Chính phủ Ba Lan cũng vừa tổ chức một chương trình truyền hình, trong đó các viên chức nhà nước trả lời các câu hỏi do khán giả gửi lên qua máy điện thoại.

Gierek cũng sử dụng các kỹ thuật già và các nhà khoa học xã hội trẻ tuổi để hoạch định các kế hoạch tân quyền, trong phạm vi đảng cũng như nhà nước. Bên Hung gia Lợi, Cộng sản Hung còn đi xa hơn, thử lập các ủy ban quản trị của công nhân tại các nhà máy, theo kiểu đã thực hiện tại Nam Tư.

Tuy nhiên sự cải cách chỉ có giới hạn tới đó thôi, Kadar cũng như Gierek không dại gì rơi vào sự đại dột của Dubcek ở Tiệp Khắc 3 năm trước. Báo chí Ba Lan và Hung có thể phê bình tha hồ về việc quản lý kinh tế sai lầm, nhưng cấm không được chỉ trích độc quyền thống trị của đảng Cộng sản. Các nhà văn có thể phê bình việc thực hiện chủ nghĩa Mác Lê-nin nhưng cấm không được nghĩ ngờ chủ nghĩa này !

## NAM MỸ

### Brazil : Nhật Bản xâm lăng Mỹ

Người Nhật xâm nhập xứ Brazil 63 năm trước đây, gồm những nông dân nghèo khổ đi tìm việc làm trong các đồn điền cà phê ở Nam Mỹ. Ngày nay số dân Nhật ở Brazil đã lên tới 700 ngàn người và chiếm một địa vị quan trọng ở xứ này.

Một vài con số cho thấy địa vị quan trọng của người Nhật ở Ba Tây.

Các nông gia Nhật sản xuất 88 phần trăm số cà chua tiêu thụ ở Ba Tây, 43 phần trăm số trứng và 41 phần trăm khoai tây !

Nhưng ngày nay người Nhật đến Ba Tây không phải chỉ để trồng trọt. Họ đã đến với tư cách các thương gia các kỹ thuật gia. Tháng trước, 49 người Nhật xuống tàu ở São Paulo gồm các chuyên viên trẻ tốt nghiệp đại học, mang theo nào máy hình, nào máy tivi, sách tay,...

Nhật và Brazil có lý do tự nhiên để cộng tác về kinh tế. Một bên là Ba Tây thừa thãi tài nguyên thiên nhiên và thiếu cả vốn liếng lẫn kỹ thuật. Bên kia là Nhật thi kỹ thuật cao lại có một số ngoại tệ dự trữ trên 7 tỷ mỹ kim, mà tài nguyên khan hiếm.

Trong năm qua, Nhật đã tăng số tiền đầu tư vào xứ Ba Tây từ 230 triệu lên 361 triệu Mỹ kim. Tuy con số này còn nhỏ nhoi so với số 1 tỷ 6 Mỹ kim đầu tư của người Mỹ, nhưng nó lại có chiều hướng tăng vun vút.

Cái may mắn của người Nhật khi họ tới Brazil khai thác, là họ không bị dân bản xứ coi là «quốc tân thực dân». Họ lại rất khéo léo tránh va chạm với dân bản xứ. Một thương gia Nhật nói: «Người Nam Mỹ gốc La tinh rất đa cảm và hơi lười biếng. Bạn phải hiểu mặn cảm thua kém của họ và những ao ước của họ». Một người Mỹ ở São Paulo thì nhận xét: «đây nếu bạn thấy, một người Nhật cầm mõ! lá cờ phất phất thi chè chấn đó là một lá cờ Ba Tây».

Hiện nay các kỹ nghệ gia Nhật đang khai thác các ngành hầm mỏ, luyện thép, kỹ nghệ hóa chất, vành nhôm tạo. Một công ty hàn hợp Nhật — Ba Tây đang thiết lập nhà máy làm tàu (Nhật hiện đứng đầu về kỹ nghệ đóng tàu trên thế giới, và tàu thủy đóng ở Ba Tây đã từng được đem bán cho Mỹ).

Trong khi Nhật Bản đang xâm lấn phần đất của Mỹ ở ngay Nam Mỹ thì người ta cũng tin rằng tương lai Việt Nam cũng có thể trở thành đất khai thác của tư bản Nhật — cả Nam lẫn Bắc Việt Nam ! Đánh lộn nhau mấy chục năm mà làm cái gì !

Trung học ĐÔNG PHƯƠNG 129, Trần Quốc Toản

ÔN TẬP LỚP 12 ĐỂ THI VÀO CÁC PHÂN KHOA KHAI GIẢNG

# Kỹ sư, Dược & Nông Nghiệp | 5-71

ĐIỀU HÀNH : Giáo Sư ĐINH XUÂN QUỲNH • ĐINH ĐÔNG PHƯƠNG

HỌC VỤ : Giáo Sư CÙ AN HUNG

TRÍCH DANH SÁCH BAN GIẢNG HUẤN : Ô.Ô. PHAN NHẤT HÙNG : Giáo sư Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Phú Thọ □ CÙ AN HUNG : Giảng Nghiệm Trưởng Đại Học Khoa Học □ VŨ ĐÌNH LƯU : Giáo Sư Trường Pétrusky □ TRẦN MINH TÂM : Giáo Sư Đại Học Khoa Học □ LÊ VĂN TÚ : Giáo sư Cao Đẳng Nông Nghiệp □ NGUYỄN VIÈM : Giáo Viên TT Kỹ Thuật Phú Thọ.

MỞ NHIỀU LỚP VÀO BUỒI SÁNG VÀ CHIỀU  
CÓ PHÁT NHIỀU TÀI LIỆU ĐỂ LÀM BÀI TẠI NHÀ

# DUY KHÁNH và nhóm TRƯỜNG SƠN

## ĐÃ PHÁT HÀNH CUỐN BĂNG NHẠC ĐÁC Ý NHẤT

Số tiền thu ký lục trong ngày đầu phát hành đã chứng minh uy tín của băng nhạc TRƯỜNG SƠN và đưa băng nhạc TRƯỜNG SƠN lên hàng đầu trong rừng băng nhạc hiện nay.

Những bài ca dân tộc bất hủ, những bài ca thời trang dọc đáo, và nhất là những bài ca được thính giả trong và ngoài nước gửi về yêu cầu nhiều nhất, tất cả đều có mặt trong :

# Băng nhạc TRƯỜNG SƠN

SỐ 2 « QUÊ HƯƠNG và TUỔI TRẺ » đã phát hành toàn quốc

XIN LUU Ý : chỉ có băng nhạc chính của TRƯỜNG SƠN mới bảo đảm âm thanh trung thực 100 phần 100 và nhất là có cuộc dở vui văn nghệ thật hào hứng do nhóm TRƯỜNG SƠN tổ chức.

TỔNG PHÁT HÀNH : 62 — Trần Hưng Đạo (lầu 2, căn 58/2) — SAIGON



## LUÔNG CÁI VÀNG

210

### CHƯƠNG 23

Buổi tối Hải Nhiên ở lại nhà Giáo Ngộ, kể chuyện về chuyến đi từ Nam về, và lý do tại sao anh bỏ Nam mà về Trung. Giáo Ngộ ngồi xếp bằng gác trên ghế. Cửu Bồng nằm nghiêng người. Cửu Bồng xanh mét, gầy ốm, duy con mắt thật trong sáng và vững trán cao. Một vài người lính vận áo ka ki vàng ngồi ngoài hàng quán uống rượu bia. Chiếc máy điện nhỏ nơi góc nhà nő đều đặn. Giáo Ngộ đã mua được một chiếc máy điện cũ từ tiểu đoàn X. Máy cung cấp điện cho một số gia đình quanh đây. Hằng đêm từ nơi xa nhìn về núi Tuân người ta sẽ thấy một vùng ánh điện bao quanh chân núi. Người ta sẽ mừng trọng được đời sống của vùng quê nhà. Giáo Ngộ hân diện điều đó. Ông tự xem ông là một người có trách nhiệm đổi mới cái sống thiu âm và những sinh hoạt tẻ lèn cả vùng này.

Năm 1945, cuối mùa thu, Hoàng đế Bảo Đại đã viết thư cho quốc dân rời bỏ ngôi vua; Hoàng thượng đã di cùng ông Trần Huy Liệu ra Bắc để được làm người dân nước độc lập, thì tại xóm làng Giáo Ngộ có Cai Nghi xuất hiện. Cai Nghi đi đánh thuê cho Pháp vào thời kỳ Đức-Pháp chiến

tranh. Bây giờ Pháp trả Cai Nghi lại bờ biển Da Vàng. Từ hải cảng Đà Nẵng Cai Nghi cố gắng về quê nhà để gặp mọi người, và trong thăm ý của anh là được hánh diện đưa năm tay lên ngang mảng tang chào theo kiểu người... anh em cách mạng. Cai Nghi đưa năm tay như thế từ đầu đường cái quan cho tới cuối xóm. Miệng anh ta cười, mắt nhìn cùng khắp. Anh chào cây đa, chào xóm làng, chào chị, chào anh, chào cả trâu bò, chào tiếng sủa của chó, vì anh thấy tất cả đã đổi mới nhờ cách mạng. Chiếc xe phóng nhanh trong thành phố của đế quốc chủ nghĩa khác chiếc xe chạy như thổi mòn trong thành phố xã hội chủ nghĩa, con chó của Tư Bản sẽ mập mạp và mất dạy hơn con chó của thế giới công nông, và cây cỏ có thể cũng đổi màu tím ô vuông nhỏ trong hai thế giới sai biệt thù nghịch... Vì thế Cai Nghi tin tưởng sự trở về của anh. Anh nắm chặt bàn tay đưa lên mảng tang đi vào cảnh đồng cỏ trâu bò nhai cỏ để chào chị nồng dân, bước qua chiếc cầu mong manh bồng in đáy nước để vọng lớn tiếng tới anh nông dân đang tát nước, Cai Nghi không hề mỏi tay, hình ảnh đó như hình ảnh Staline đứng trước điện Cầu

211

Lịch năm nào với cuộc duyệt binh vĩ đại...cuối cùng Cai Nghi đi qua một giếng nước.

Chung quanh giếng nước là một đám người tràn trề đang tắm rửa. Cai Nghi, tay vẫn chào theo lối chào cách mạng, miệng lớn tiếng : «Nước nhà độc lập rồi. Làn dân một nước tiến bộ là không được tắm lõa thể». Cai Nghi nói thế và đứng nhìn vào những cái dương vật trơ trên của đám dân thuộc địa. Hương Văn, người có chức sắc trong làng hỏi vặn lại Cai Nghi : «Lõa thể là thế nào. Không được tắm lõa thể là thế nào?». Cai Nghi giải thích :

— «Không được lõa thể là không được trần trahi. Tôi thiêu phải có cái xì lìp mà tắm». Cai Nghi thấy đám nông dân ngạc nhiên thì bắt đầu tuyên truyền : «Cac anh chị em thấy chưa, nước ta có vua có chúa nhưng là thứ vua chúa chó đẻ bù nhìn. Bảo Đại làm vua mấy mươi năm trong cung cầm đế vui sướng cái thân xác phản động, trong khi đó nông thôn đen tối, thiểu ăn thiểu học. Đến cả chủ Hương Văn cũng không hề biết hai tiếng lõa thể là gì. Giờ cách mạng đã điểm. Anh em hãy cùng tôi làm cách mạng... các anh không thấy hỗn loạn khi trần trahi đứng quanh giếng nước như là một bầy khỉ. Bên cạnh các anh là những chị đàn bà cùi gầm mặt xuống mực nước. Các anh không biết vú mình là gì. Tôi ở bên Pháp trong bao nhiêu năm. Người Pháp khinh chung ta là cái túi Da Vàng sâu bọ. Tôi đã gia nhập đảng Cộng sản Pháp và giờ này tôi sẽ là người cùng các...».

— Con C... con C.., tao đây này chứ cách mạng.

Khi Cai Nghi đang thao thao giọng vàng thi Hương Văn nói tục. Giọng Hương Văn thành thực và mạnh mẽ. Y như một dòng nước đục bùa ra từ cái khelù đong.

Chiều hôm sau Hương Văn bị bắt ra huyện học tập. Và tại bờ giếng trống vắng người ta đã dựng lên một phòng tắm. Chung quanh là tre đan. Lộ thiên. Thiếu nữ, đàn bà cũng bị bắt buộc vào tắm trong nhà tắm đó. Mỗi khi đứng tắm đầu người lồi ra, và phía dưới hai cẳng cũng thong dong lộ liễu. Cai Nghi giải thích : «tết ra nó cũng che được cái phần người tục tĩu ». Suốt thời kỳ kháng chiến, đi tới đâu người ta cũng thấy phong tắm loại này, tại thôn quê. Khi tắm người ta thường mang áo quần lên bờ tre đan. Kẻ đợi tới phiền mình ngồi thảnh thoảng ở ngoài. Có anh tinh nghịch dòm qua khe tre đan lúc chị đàn bà tắm vòi tinh phia trong.

Tuy thế đối với những nông dân thuần túy người ta thấy khó chịu khi phải đứng tắm trong phòng tắm. Họ chờ đêm tối, hay đêm trăng bàng bạc là họ ra bờ giếng cởi hết áo quần ra mà phi phà. Họ nghĩ : «cởi cho ta cái đó xấu hổ gì lại phải dấu di ». Nông dân thấy khó chịu và quần tan như người thường do thấy ngứa ngáy khi phải ăn vận đúng luồng. Cai Nghi thường phải đếm khuya đi

212

213

tuần quanh giếng xem có anh nào phá luật không. Chẳng bao lâu cái ý nghĩa cán bộ của Cai Nghi chỉ à giám sát và khuyến khích người ta không được tắm trần trahi.

Bên ngoài là thế, bên trong tinh thần, Cai Nghi đã mơ nghĩ tới một xã hội hoàn hảo. Anh thường nói với mọi người thời kỳ những bờ ruộng sẽ được san bằng. Một đồng ruộng bát ngát, của chung mọi người. Trên đồng là mây cây chạy đều đặn, mây gặt thơm tho. Làng xóm sẽ được xây nhà lắp cửa theo hàng lối. Mỗi xóm đều có một máy đèn. Cai Nghi nói luôn miệng «Thành thị hóa thôn quê». Khi kế hoạch đó thành tựu thì thôn xóm có rạp hát, có công viên, có máy nước. Buổi sáng nông dân nghe đài phát thanh đọc tin tức trước khi ra đồng ruộng. Buổi chiều chị công nhân ngồi quán cà phê nghe nhạc từ một chiếc máy công cộng. Tối đến người ta có thể nghe tiếng máy chạy thâu đêm nơi nhà máy. Nơi này tiếng riu nọ tiếng búa, phía góc trời kia tiếng hát thiên đường.

Cai Nghi mơ giấc mơ một xã hội toàn diện : trẻ nhỏ có trường học, sự học vẫn được cưỡng bách tới tối thiểu là Tú tài, người lớn có công ăn việc làm, thanh niên có lý tưởng yêu nước, người già nua, tuổi tác có viện dưỡng lão, xã hội không có ăn mày, tại quán ăn không có trẻ nhỏ đánh giày, không có đảng điếm dì thòi, trong xã hội không người quá giàu bóc lột kẻ quá nghèo, không người quyền thế lấn áp kẻ cõi đơn thất thế. Nhân viên Nhà nước là công bộc của dân. Quân đội là anh em với người không vũ khí. Kẻ sống được bình đẳng, khi chết được xếp bằng mọi linh hồn nếu có. Mọi tài sản sẽ được phân chia. Mọi tội ác sẽ được đưa ra ánh sáng dân chúng xét xử. Lịch sử sẽ được viết lại. Những trang sử phản động sẽ được bôi đi. Và những tấm gương yêu nước sẽ được đốt thêm đốt nhiều cho người sáng hăng trâm nghìn thế hệ. Biển giới mở cửa. Nước anh em có con tàu chạy vượt biển cường. Những thủ đô xa lạ chỉ còn là những thành phố anh em. Mùa da thù nghịch sẽ được xóa nhòa, chỉ còn là tình bằng hữu thiên thu. Người Da Vàng kết tình người Da Trắng. Dân Da Trắng không là chủ nhân ông của giống Da Đen. Nơi những trại giam người hàng nghìn triệu tay sẽ đưa lên, và được giải thoát. Đây là thế kỷ mà con người không còn tiêu cực chờ đợi sự giải thoát của Chúa hay của bất cứ một biều tượng tâm linh nào. Chúa không thể bằng lanh tụ. Phật không so sánh với một cán bộ có thực tài. Đã tới lúc cả trái đất đứng hẳn dậy, rao rỡ, mèn mông, vò biển và tràn ngập. Con người phục hồi lại giá trị thực tiễn và thiêng liêng của con người. Con người phải tự thoát ra bóng tối vĩnh cửu của nô lệ, đói khát, bệnh tật. Con người phải cứu ngay cả Chúa. Phật nếu có

Cần phải đập phá cả những thứ biếu tượng tâm linh bệnh hoạn. Cần dành lại cho trái đất một đời sống thực tế lành mạnh. Người và người. Chỉ có con người và con người trên trái đất. Thần Thánh hay Ma quỉ phải rời khỏi mặt đất. Chỉ có con người trong một xã hội không gai cắp, không thù hận, không màu da. Nhà thờ và chùa chiền sẽ được tự sửa để làm nhà máy. Tại sao con người không điều khiển những máy móc thực tiễn mà chui rúc vào đáy cầu nguyện. Trái tim thay vì đáng rung chuyển theo tình tự loài người mạnh mẽ lại bị phủ dụ bởi những ngôn ngữ phá sản kia. Tinh thần thay vì phóng lao tới những bờ vực vô biên của niềm vui, nhân loại lại đem trao đổi nơi những tượng đài hay những cái bình gốm rỗng...

Cai Nghi đã được giáo dục và được đẩy vào tinh thần một mớ những giấc mộng như thế. Người ta dâng mộng vào đầu anh với một kỹ thuật cấp tốc và sâu sắc, đến nỗi anh tưởng chính con người anh vượt khỏi u mê, và đáp hạ xuống một thiên đường lý tưởng sáng ngời. Anh mang mộng về quê hương. Đi giữa quê hương mịt mù thù hận.

Chín năm qua cái giếng nước vẫn còn những phòng tắm tre đan tàn tạ. Nơi nào cũng hiu hắt cái không khí trống rỗng hao hụt.

Không thấy nhà máy, Không thấy học đường. Chân anh vẫn chưa rời khỏi những đoạn đường khả nghi về sự chọn lựa của mình. Cai Nghi đã chết.

Giáo Ngọ chưa hề thấy cái máy đèn hay những gì Cai Nghi hứa. Đối với Giáo Ngọ, Cai Nghi không là kẻ phản bội. Trước sau Cai Nghi chỉ là một trong muôn triệu người VN khác : « mang mộng vào đám cháy », Cai Nghi chỉ là người đi quá đà khi đòi chân không có hia bảy dặm, đầu không có sự bao dung của Chúa, và mắt (của loại người như Cai Nghi) không là mắt con Phật, thứ đòi mắt đã nhìn thấy rõ ràng định mệnh nhân loại : là muôn đời vẫn nằm trong tranh chấp thù nghịch, muôn đời hổ thám chia rẽ, con người vẫn ở trong cái vòng luân hồi mộng mèn rối rắm, Lắng muôn đời con người tìm cách thoát khỏi bóng tối nhưng chính con người là một bóng tối. Con người tìm mọi cách sưởi ấm trái đất nhưng chính linh hồn con người là một tinh cầu băng giá cô đơn. Trước đám đông bị khích động con người sẽ quay về đối diện với suy tư, thường trực gặp mặt một con người bồi hồi luyến nhớ mông lung của mình. Con người không thể là một ánh lửa thiêng thu chỉ cầu đất lèn là mãi mãi sáng, mà họ sẽ có một mối chán chường, lui về bóng tối, tìm yên lặng, chính lúc đó con người khám phá ra sự bí ẩn của đám đông, thấy cái vô nghĩa nhất của sự đoàn tu, thấy niềm vui ngắn ngủi mâu tát thở của trần gian. Sự chán chường bâng hoải, sự ngây ngô ngay với hiện diện minh cũng là một eấn thiết. Đánh mất cái đó là đánh mất phần nào giá trị con người. Đám đông không thể chiếm hết thời gian nơi mỗi con người. Con người không

chỉ sống cho niềm vui, mà cả nỗi buồn nữa. Nếu chỉ có tin tưởng tràn ngập và chỉ có niềm vui không thôi thì con người cũng nên mờ bụng mà chết. Vẫn lại, thế giới của Cai Nghi, dù được cải trang cách nào, thì cũng chẳng là một thế giới của niềm vui và tin tưởng. Về một phía khác, không thể phá bỏ chốn nương tựa của tâm linh, không thể xóa biên giới. Quê hương ta cần một biên giới, con người cần nhiều biên giới. Cai Nghi đã mang mộng đi, tin rằng trong đời anh sẽ chứng kiến ngay sự mầu nhiệm của lịch sử. Nhưng không. Anh đã chết như mọi người. Anh vĩ danh như mọi người. Chỉ có Giáo Ngọ còn sót đây, với nhầm chán đời ông. Với mong muốn được thấy cái nhà đèn của Cai Nghi trong thôn quê nhưng chưa bao giờ thấy,

Mười năm quê hương vẫn tàn tạ tiêu điều.

Bây giờ Giáo Ngọ mua được một chiếc máy điện cũ kỹ. Đời sống mỗi ngày một thụt lùi. Ông vui mừng rằng mình mới thụt lùi tới đây: Chưa thụt tới chân tường. Chưa thụt lùi hay chưa tiến bộ « đúng nghĩa » là một may mắn.

Giáo Ngọ ngồi trầm ngâm nghe Hải Nhiên kể lè Cửu Bồng thì yên lặng, thỉnh thoảng ho húng hắng. Mỗi lần ho ông quay đi hướng khác rồi liếc nhìn mọi người xem có ai khó chịu không. Người bệnh lao phổi mà té nhị đồi chút họ vẫn thế, Họ tìm ánh mắt nghi kỵ của kẻ khác. Họ đau xót lắm nếu có ai tỏ ra ngại ngùng sự có mặt của họ qua cử chỉ. Một lúc Giáo Ngọ hỏi Hải Nhiên :

— Trong Nam có máy đèn không?

Hải Nhiên cười. Hỏi lại :

— Trong Nam là trong nào ? Saigon hay Mỹ Tho Hay Nâm Căn, Cái Nước ?

Giáo Ngọ lắng nghe tiếng máy điện nói :

— Ở những nơi đó. Có thành phố mang tên là Nâm Căn, Cái Nước à ?

Hải Nhiên giải thích :

— Không có thành phố nào là Nâm Căn, Cái Nước. Đó chỉ là hai địa danh heo hút mà tôi đã tới. Tôi còn đi cả qua những vùng Sóc Trăng Bạc Liêu. Gò quao, Sông Ông Đốc.., Máy đèn à ? Ở Saigon thiếu chi. Saigon là nơi đô hội. Buổi đầu tôi có ở Saigon mấy tháng.

Giáo Ngọ lại đột ngột :

— Nghe nói Nam bộ Kháng chiến. Tôi hỏi chủ trong Nam có kháng chiến thật hay không.

— Cái đó có chứ, Hải Nhiên nói : nhưng Saigon không có kháng chiến. Máy ném trời lưu lạc tôi có ra Củ Chi. Về sau có người rủ tôi vượt biên giới nhưng tôi nghĩ là không nên. Thà là chết ở quê nhà còn hơn.

Hải Nhiên lại kể lè đời mình. Anh phác họa cho Giáo Ngọ và Cửu Bồng nghe về Miền Nam, nơi mà

Giáo Ngọ chưa hề biết đến. Giáo Ngọ kinh ngạc khi nghe nói cánh đồng ở Long Xuyên Cà mau rộng mênh mông đến nỗi đứng bên này không thể thấy thôn xóm bên kia cánh đồng, chỉ thấy một chau trai mờ nhạt. Ở miền Trung mỗi hạt lúa như một hạt vàng. Lúa gặt xong là trút đồ vào bồ, àu yếm, nhỏ vú. Trong Nam lúa người ta chất ngoài đồng ruộng. Lúa trong Nam nhiều hơn cát trắng ngoài Trung.

— Thầy Giáo Ngọ à, sông trong Nam đặc ngầu, nhưng nhờ đó mà đồng ruộng có phù sa và sông nhiều cá. Cá tươi trong Nam không béo ngọt bằng cá tươi ngoài mình vì nước sông quá đục. Heo miền trong thịt không béo, mỡ không trắng bằng heo ngoài mình.

— Vì sao hở Hải Nhiên ?

— Thầy giáo à, vì miền trong người ta nuôi heo thịt nhiều và cho ăn nhiều thứ, người miền trung mỗi nhà may lăm là nuôi một vài con cho ăn toàn là cám voi rau xanh nên thịt ngọt.

Giáo Ngọ hỏi : « Trong Nam coi bộ nhà nào cũng giàu có ?

Hải Nhiên cười : « Cũng có người giàu kẻ nghèo nhưng kẻ nghèo miền trong cũng là kẻ giàu ngoài Trung. Người miền Nam họ ít lo lang cho đời sống, bởi không bao giờ họ sợ đói cơm thiếu áo. Làm ngày nào ăn tiêu ngày đó. Tình tình họ chân thật xuề xòa, Giận hờn thì nói ngay, vui mừng thì thở lộ. Họ không để tâm phân tích tới những gì sâu xa thăm thẳm. Quê nhà của họ không có núi cao rừng sâu, không phải đương đầu với cái thời tiết khắc nghiệt ngoài mình. Miền Nam ít có bão lụt kinh hoàng. Sông Cửu Long chảy hiền hòa, Thiên tai là một sự gì có vẻ xa lạ đối với họ. Mùa màng không có sâu bọ ăn vàng cả cánh đồng, nhà cửa không hề bị bão tố thiêu rụi, trẻ em không phải chịu đựng cái lạnh nát người, kẻ già nua không phải đứng đầu nguồn cuối biếu chờ tin con đi hái củi trong rừng hay đi biển ngoài khơi. Người miền Nam thường không có cái khóc bất ngờ hay cái đau khổ tuyệt cùng của những gì được gọi là tuyệt vọng về đời sống cơm áo. Người miền Nam không ưa thích Cách Mạng hay chính trị. Họ ghét tuyên truyền tranh đấu. Vì thế mà Nam bộ Kháng chiến chỉ có một thời gian ngắn rồi tan rã, Saigon lại tràn ngập ánh đèn và các thị trấn lại đầy cảnh vui chơi.

... Trời thật khuya. Cờ tiếng kèn thu quân trên đồn. Hàng quán lần lượt đóng cửa. Dù có kèn thu quân nhưng linh không về đồn. Thành binh rời mà. Linh vẫn tiếp tục say sưa, Chung quanh canh bài. Hay bèn gối chí già phụ thiều tinh. Giáo Ngọ nhìn qua lớp cửa ; trên cánh đồng tối có ánh đèn bẩm. Giáo Ngọ nói : « Huong Văn lại tối đó. Cho lão tối ăn cháo khuya là vừa ». Giáo Ngọ hỏi Hải Nhiên :

— Miền Nam sướng thế sao mà không ở trong

đó. Về đây làm chi ? Bộ chiến tranh hết thiệt rồi hà. Vài ba năm nữa biết đâu hai bên lại choảng nhau. Về làm gì ?

— Tôi nhớ quê nhà, Hải Nhiên nói. Trời sinh chim nào thì rồng đó. Thú nào núi ấy. Thầy giáo có đi xa thì thấy biết. Đao ở trong Nam tôi nhớ cả tiếng sóng, nhớ ánh lửa chiều trên núi. Mùa mưa nhớ tiếng nước chảy ngoại sườn đồi. Trong Nam không có cát trắng bay bay đồn, rồi đậu trên những bãi nước...

Sự trở về của tôi cũng là một khó khăn. Từ Nam về đây đường xá hư hỏng, cầu sụp gãy, làng mạc tiêu điều. Nói là thời kỳ vô chánh phủ, nhưng tôi lại sợ ăn cướp. Vùng giáp ranh công an làm tiền người qua đường nhiều lắm. Tôi thường phải có hai thủ giấy tờ trong người. Từ Nam tới Nha trang tôi trình giấy quốc gia. Ra tới Tam Quan, Bồng Sơn tôi phải trình giấy của kháng chiến.

Bình định, người ta không xét giấy. Khi tôi thị trấn Bồng Sơn tôi thấy cờ đỏ đầy phố. Người ta tụ tập ca hát. Tuy nhiên nhau chung quanh, đất đai vẫn hùn quanh. Những khu phố bị oanh tạc vẫn còn dang dở. Cầu bắt qua sông gãy tro trùi, Tôi qua sông băng đòn ngang. Người ta đi lại đóng đúc lâm, bàn tán xôn xao : Ra tới Quảng Ngãi tôi đi xe thô. Đường từ Sa Huỳnh tới Châu Ô tan nát. Thị trấn Quảng Ngãi hiu hắt. Từ Nha trang ra tới đây tất cả những cây cầu đều bị dội bom sụp chìm giữa dòng. Thủ xóm không ai kiềm soát. Thành phố bỏ ngõ.

Nếu so sánh với miền Nam thì suốt cuộc Kháng chiến miền Trung chịu tan tác khá nhiều. Tôi chưa tới Sơn Tây, Thái Bình, Nam Định nhưng tôi có thể trình bày quý vị rõ tất cả những gì mà quê hương ta phải chịu từ bao nhiêu năm. Tôi đã đi từ Nâm Căn Cái Nước, qua Sóc Trăng Cán Thơ, Cái Tát, Phụng Hiệp, đã tới Rừng Cà, về Tour Chàm. Tôi đã đứng lặng lẽ ở ga xe lửa Diêu trì, tôi đã qua Tuy Hòa. Đó, qui vị sẽ tự vẽ trong tiềm thức mình thử quê hương riêng của qui vi.

Giáo Ngọ bỗng đột ngột cắt đứt lời nói của Hải Nhiên.

— Nhất định là mày về đây ? định cư tại đây.

— Vàng, Hải Nhiên trả lời, tôi sẽ tạo dựng nhà trên nền cũ, sẽ lập vườn, sẽ cây ruộng, sẽ tạo dựng tất cả gì mà tôi thấy cần thiết cho đời tôi và bà con tôi.

(CÒN NỮA)





# nói chuyện với đầu

## KHA TRẦN ÁC

### Dám đi đương

Tuần vừa qua, có hai biến cố mới có thể làm rung rinh cái ngôi vị «chí tôn» của ông Thiệu. Hai biến cố này là :

Sau khi ông Kissinger già từ Việt Nam, dân biểu của đảng Cộng Hòa Robert Steele tố giác trước tiều bang ngoại giao Hạ viện tướng Ngô Du là tay trùm buôn lậu bách phiến để lịnh Mỹ nghiên và đòi lấy áp lực của viện trợ Mỹ làm sà beng, loại trừ tướng Ngô Du. Đặc biệt nhất là lời tuyên bố của dân biểu Steele lại mô tả tướng Du như 1 nhân vật quân sự ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Thiệu, và là người «chung» trong chính phủ hiện tại tuông như qua sự tố giác Tướng Du, dân biểu Steele muốn nhầm Tổng thống Thiệu hơn là tướng Ngô Du.

Trả lời cuộc phỏng vấn của Nguồn Dọc thời báo, Lê Đức Thọ, giám sát của phái đoàn Cộng Sản tại Hội Đàm Ba le, tuyên bố rằng nếu một thỏa hiệp về việc rút quân Mỹ và phóng thích tù binh Mỹ, được thực hiện, những cuộc thảo luận về chính trị sẽ được tiến hành giữa chính phủ «Mặt Trận Giải Phóng» với một chính quyền «không có Thiệu» ở Saigon. Điều đặc biệt là trai voi trước kia GS vẫn đòi hạ bệ «Thiệu, Kỳ, Khiêm» lần này Lê đức Thọ chỉ đòi hạ bệ ông Thiệu !

Qua hai sự kiện kể trên người ta có thể suy luận rằng «thời» của ông Thiệu đã đến lúc chấm dứt, ông Thiệu dám đi đương kỳ báu cử sáp tôi, vì giờ đã đổi chiến...

Nhưng ông Thiệu đi đương thì

ai thay ? Ông Big Minh, ông Kỳ, ông Tú Kếu, ô. Hồ Hữu Trường chàng ? Đầu Gối chỉ ghi nhận một điểm là sau cuộc hội đàm riêng với Kissinger, cả ba chuẩn ứng cử viên Thiệu Kỳ, Minh đều tỏ ra hoan hỉ. Đó là điều Đầu Gối thấy hơi xấu hổ cho chủ quyền quốc gia của Đại Cồ Việt ta.

### Giáo sư Nguyễn văn Trung và Huỳnh tân Mầm

Trong Đời số 89, Đầu Gối có lời nhấn hỏi giáo sư Đại học Nguyễn văn Trung, có phải giáo sư Trung đã làm kiến nghị ủng hộ Huỳnh Tân Mầm trong vụ nhôm Huỳnh Tân Mầm phá cuộc bầu cử khi thấy phe mình thua hay không ra và chắc chắn tôi đã không nói hay viết gì liên quan đến vấn đề trên. Chính Luận tôi không đọc. Mãi bây giờ đọc báo Đời mới biết câu chuyện làm cho tôi ngạc nhiên !

Nhân tiện vụ trên, tôi cũng muốn «thò lò» với ông hai điều :

1) Tôi và một số ít giáo sư đại học khác mang tiếng liên hệ công khai với sinh viên vì chúng tôi thường lên tiếng hay tham dự vào những sinh hoạt của họ. Nhưng từ đó nói đến vai trò cố vấn, đặt giàn điều khiển v.v... là sai sự thật.

Sinh viên ngày nay đâu có ngày thơ dại dột gi mà chịu để cho ai điều khiển đặt giàn họ, ngay cả những giáo sư mà họ còn chút tin tưởng mến phục. Đa số giáo chức đại học vẫn giữ thái độ đê dát im lặng khôn ngoan trước thời cuộc, trước ngay cả những vấn đề sinh viên liên quan đến trách nhiệm của mình.

Do đó, phải nhận rằng chí

nhé, trong đó có sinh viên học sinh còn có sáng kiến, hành động, tranh đấu và vì thế thường giữ vai trò chủ động, lãnh đạo.

Nếu tôi không yên lương tâm với thái độ thụ động, im lặng, thì phải tham gia những hoạt động của họ cho đến bao giờ mét mỗi, hoặc chán ngán vì bị hiểu lầm, ngộ nhận quanh đó thì thôi và trở lại thái độ khôn ngoan, đê dặt của đa số đồng nghiệp. Vấn đề chỉ có thể thôi. Cho nên nói rằng sinh viên bị xúi dục, là đúng chạm một cách nặng nề tự gi của họ, đồng thời phủ nhận sự trưởng thành về chính trị của họ.

2) Dư luận và ngay cả giới cầm bút viết báo hiện nay thường miêc phải cải chính giải thích cuộc bàng cách móc nối, liên hệ với những kế hoạch này, âm mưu qui mô nó, do đó quan trọng hóa vấn đề, trong khi thực ra, nhiều chuyện xảy ra chẳng phải do âm mưu, kế hoạch gì, nhất là những chuyện lồng cung nội bộ, nội bộ sinh viên, nội bộ báo chí, nội bộ tôn giáo, đảng phái v.v...

Chẳng hạn vụ án báo Đổi Diện mà báo Đời đã quan trọng hóa bằng những giải thích ghê sợ này nọ, thực ra bắt nguồn từ những sự việc mà kể ra thì chỉ làm cho buồn cười.

Đo đó thay vì bắt cứ cái gì cũng quan trọng hóa và nhất là xác định một thái độ đê kích nghiêm túc bay diệu cợt nhả giả gây hấn, cầm thù những người cầm bút sẽ diễn ra cẩn thận và sau khi thấy được sự thực, sẽ nói đến với thái độ «coi thường» với cái cười di dộng, hài hước không làm臊 thương cái cười có khả năng xoa dịu tình thế căng thẳng, lập lại sự hiểu nhau và giao lưu hòa hợp.

Hiện nay hình như không có một tờ báo nào có một thái độ và cái cười như trên và đó là một điều tiếc phải không ông.

NGUYỄN VĂN TRUNG

### Khô vì Bảo Đại

Sau bài «Lá bài Bảo Đại» của Phạm Văn Bình (Đời số 88) Tiến sĩ Nguyễn Văn Côn ở Balè có gửi thư cho Phạm Văn Bình thanh minh rằng mình không quen biết gì Bảo Đại mà bị gán cho chức bí thư của Bảo Đại. Dưới đây, là lời

thanh minh của anh Phạm Văn Bình kèm theo lời cải chính của tiến sĩ Nguyễn Văn Côn.

### Lại trả về lá bài Bảo Đại

Thực không có chuyện gì bức minh hơn cứ phải trả đi trả lại một câu chuyện cổ tích hết duyên dáng, hết hợp thời trang. Bức minh đến nỗi tự thết lên để răn mình : Biết rồi, khô lám nói mãi !

Đó là câu chuyện lá bài Bảo Đại !

Đang bức minh thì nhận được bức thư của Tiến sĩ Ng. Văn Côn gửi về trách móc yêu cầu Báo Đời cải chính tiến sĩ không bao giờ làm bí thư cho Bảo Đại,

Sự thực trong số Đời «Bảo Đại còn xài được không» Văn Bình chỉ nhắc lại 1 tin do bạn đồng nghiệp Hòa Bình loan ra : hiện nay Tiến sĩ Nguyễn Văn Côn làm bí thư cho Bảo Đại. Hơn nữa, Văn Bình còn đề đặt chú thích thêm : Nếu đúng như vậy, kẻ cầm bút này dành ngậm ngùi buồn 5 phút đối với người bạn cũ xa xăm.

Bây giờ, sự thật đã dâng tỏ. Tin Tiến sĩ Nguyễn Văn Côn làm bí thư cho Bảo Đại là một tin hoàn toàn thất thiệt. Thành ra Văn Bình lại buồn thêm 5 phút (cộng lại tắt cả 10 phút) buồn vì đã vò tinh lam ngời bạn cũ xa xăm. Tôi giận tràn bong, Văn Bình chỉ còn một cách năn nỉ a-h giám đốc Chu Tử Đăng nguyên vana lời cải chính của Tiến sĩ Nguyễn Văn Côn để tiến sĩ hả hớt cơn giận,

Riêng về Văn Bình, muốn sống yên thân xin thề độc từ nay đến già nhất định chưa, không đê động đến câu chuyện «lá bài xui xẻo» ấy nữa.

VĂN BÌNH

### Ông Nguyễn Văn Côn cải chính

«Tôi tuần báo «Đời» số 88 ngày 24-6-1971, có đăng tin hiện nay, tôi là «Bí thư» của Cựu Hoàng đế Bảo Đại,

«Tôi xin thành thật cải chính cái tin hoàn toàn sai lầm đó, và xin nói rõ là từ nhỏ đến giờ, tôi không hề gặp ông Bảo Đại, cũng không biết ông ở đâu và hiện giờ đang làm gì.

«Sở dĩ có nhiều người bị làm lạc trong thời buổi nhả nhem này,

là vì bài thơ «Nước Tôi» của tôi mà nhóm ông Bảo Đại đã chép sau bức «tâm thư» của ông gửi về đồng họ, mà không nói là bài thơ đã chép của tôi và đã thiếu xã giao không xin phép tôi trước, và cũng không đủ can đảm nói rõ là đã lạm dụng bài thơ của tôi,

«(Về bài thơ này, tôi xin nói là đã in tại Saigon năm 1942, đã in lại trong tạp chí Phổ Thông ở Saigon và đã có trích đăng trong loại sách văn học khảo cứu «Thi Nhàn Tiên Chiếm» của anh Nguyễn Đức Long do nhà xuất bản Sông Mới in năm 1967, tại Saigou).

«Tôi xin cực lực phản đối thái độ mập mờ của nhóm ông Bảo Đại, và xin nói rõ cùng bạn đọc tuần báo «Đời» và đồng bào tại Quốc nội là «tôi không dính líu đến những hoạt động của nhóm ông Bảo Đại, và cũng không để ý đến».

### Thành thật

Nguyễn Văn Côn  
(Paris ngày 5 tháng 7, năm 1971)

### Bố thí

Cách đây hơn hai tháng, Tổng thống thám Quang Ngã Nghĩa Thục đã tuyên bố tặng Nghĩa Thục 1 triệu đồng. Ban giám đốc Nghĩa Thục hi hùng tưởng chỉ ít ngày sau, trường sẽ nhận được số tiền để kịp thời xây cất thêm phòng học. Ai ngờ đợi tới hơn hai tháng rồi mà chưa thấy tăm hơi gì. Vậy Đầu Gối nhờ ông Hoàng đế Nhã bí thư của Tổng thống nhận dùm Tổng thống một câu. Một triệu đồng, nếu vay lời, mỗi tháng phải trả 50 ngàn tiền lời, số tiền 1 triệu gửi chậm tháng nào, thì xin ông Nhã gửi thêm cho 5 chục ngàn, chậm 2 tháng thì xin gửi thêm cho 100 ngàn đồng vì trong lúc chờ tiền của Tổng thống, anh em phải đi vay lời 5 phần để có tiền xây cất thêm phòng học đấy. Đã bố thí thì bố thí cho nó đẹp chứ ngâm tóm như rửa không đẹp chút nào.

Anh Đoàn Quốc Sĩ vừa đi một vòng Đông Nam Á về, tám sứ với Đầu Gối. Hãy khoan so sánh VN với các nước tàn tiển, chỉ cần so sánh VN với các nước Đông Nam Á, tôi nhận thấy không có nước nào, mà từ người dân đến các cấp lãnh đạo mọi người đều bất c

Hàng sĩ đều vô trách nhiệm như ở VN mình. Không phải chúng ta chỉ vô trách nhiệm, chúng ta đều là những kẻ « ăn quả, đào gốc ». Trong thời gian ở xa, tôi chỉ lo ở nhà Quảng Ngãi Nghĩa Thục bị xúp đỡ, bị người ta phá. Quảng Ngãi Nghĩa Thục là đốm lửa tin tưởng cuối cùng của chúng ta...

Kính thưa T. Thủ trưởng, Quảng Ngãi Nghĩa Thục là đốm lửa tin tưởng cuối cùng của đất nước này đây. Tổng thống nỡ nào sún cho 1 triệu, mà còn ngâm tòm hoài.

#### Lạm phát

Trước cảnh lạm phát ứng cử viên Hạ viện, Đầu Gối thấy ngán và lo dùm những ứng cử viên có tâm huyết quá. Chẳng hạn đơn vị I bầu 5 dân biểu mà có tới ngót 49 ứng cử viên, với đầy đủ các khuôn mặt lớn, bé, sạch sẽ có, lém nhem có, từ Trần Văn Tuyên, Bùi Kiệm Tin, Hồ Hữu Tường, Trần ngươn Phiêu, Nguyễn mạnh Côn, Nguyễn Hữu Chung tới Tú Kếu, Phạm hào Quang, Nguyễn trọng Nho, Trần công Quốc, bà góa phụ Trần văn Vǎo, Lâm minh Lê, Nguyễn đại Bảng, Giáp văn Thập, Hồ ngọc Cứ. Rất có thể những nhân vật có đạo đức, có uy tín như Trần Văn Tuyên sẽ thất cử trước những chuyên viên ứng cử như Giáp văn Thập, Hồ ngọc Cứ, Lâm minh Lê thi thật đau hòn hoạn. Cho nên, nhân danh một cử tri chưa bao giờ đi bầu, Đầu Gối xin đặt các cử tri trước trách nhiệm của mình. Không những lần này chúng ta phải đi bầu, mà còn phải lập một mặt trận các cử tri để nhất định loại trừ những phần tử bẩn thỉu, đầu cơ khỏi tòa nhà Lập pháp.

## PhânƯu

Được tin Ông

### VŨ MINH HIỀN

Thân Phụ của anh Vũ Minh Hoàng đã tử nạn ở Tây Ninh ngày 6 tháng 7 năm 1971. Xin thành thực chia buồn cùng Hoàng và cầu chúc linh hồn bác trai chóng về nước Chúa.

HÀ TÙC ĐẠO

### NÓI TỰC MÀ CHƠI NGHE TỰC CHƠI

#### Đồ nọ mơ tưởng đồ kia

Có 1 thầy đồ được quan phủ Vĩnh Tường cho vời đến để dạy con gái. Vì tiêu thư tuổi đã cập kè nên quan chỉ để thầy thiết trường ở ngoài hành lang, trước nhà môn chứ không được trà trộn vào tư thất, sợ tồn thương tới gia phong. Một buổi trưa, học trò đã về cả, thầy ngồi 1 mình ngó quanh quanh. Trong khi đó tiêu thư thấy vắng người cũng ra trước sân để ngắm sen mọc ở trong hồ. Thầy có hoa đẹp, nàng bèn lội xuống hái, nhưng sợ ướt váy nên phải vén lên quả đầu gối (đầu gối ở đây viết thường chứ không phải viết hoa). Thời đó đàn bà con gái VN đều mặc váy chứ không mặc quần như bây giờ. Ông đồ nhìn lên mặt nàng. Mặt nàng phảng lặng, phản chiếu rõ « cái của quý » ở trong váy của nàng. Ông bèn túc cảnh sinh tình làm luôn 2 câu thơ chữ :

Phong tiền, lạn mạn, hoa sinh sắc  
Thủy điện, vi mang, bang thở thản

Đồ ngắm rồi, đồ đứng tần ngần,  
Đồ nọ tưởng đồ kia, thêm thắc mắc  
Suốt năm canh đồ nắm khôn nhập  
Những mơ màng, đồ nọ tưởng đồ  
Đồ đâu gặp gỡ làm chi ?

Nghĩa đen là trước gió dung đưa, hoa sinh màu sắc : trên mặt nước, mờ mờ, con trai lè lưỡi ra, Côn nghĩa bóng, câu trước mượn ý tả hoa sen phơi màu trước gió để tả cái đẹp của gương mặt tiêu thu : câu sau nói dưới nước thấy con trai lè lưỡi ấy là tả « cái số kia » giấu dưới váy của cô ấy.

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

Đ

## DANH SÁCH THÂN HỮU ĐÃ GỬI TIỀN VỀ CƠ SỞ

Sau đây là danh sách các thân hữu đã gửi manzat về cho Ban Điều Hành Cơ Sở trong khoảng từ thứ sáu 25-5 tới 1-7-71.

71) HOÀNG VĂN TIẾN	(Long Khánh) gop	5.000đ
72) TRẦN CÔNG TÂM	(Phú Bồn) gop	20.000đ
73) KIỀU XUÂN TUẤT	(Quảng Nam) gop	5.000đ
74) TRẦN VĂN TUẤN	(Đà Nẵng) gop	5.000đ
75) TRẦN VĂN THẮNG	(Đà Lạt) gop	5.000đ
76) HOÀNG VĂN THÁI	(Đà Lạt) gop	5.000đ
77) VÕ NGỌC XUÂN	(Phú Yên) gop	5.000đ
78) NGUYỄN ĐỖ QUYÊN	(Saigon) gop	20.000đ
79) NGUYỄN RIÊU	(Phú Yên) gop	10.000đ
80) NGUYỄN KINH CHÂU	(Huế) gop	10.000đ
81) NGUYỄN VĂN CĂNG	(KBC 4400) gop	50.000đ
82) TRẦN VĂN THÁI	(KBC 4400) gop	50.000đ
83) LÊ XUÂN HÒA	(Ninh Thuận) gop	5.000đ
84) LÊ THỊ HỒNG NGA	(Thủ Đức) gop	5.000đ

(CÒN NỮA)

### PHIẾU ÂN NHÂN

#### CHƯƠNG TRÌNH HỌC BÓNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, Họ : \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

đóng ý ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BÓNG do nhóm Hà Thúc Nhơn và tuần báo Đời tổ chức, bằng cách đóng góp :

- A.— Một số tiền là \_\_\_\_\_  
B.— Một số học bông theo các chi tiết sau

- 1) \_\_\_\_\_ học bông toàn phần (4.000\$)
- 2) \_\_\_\_\_ học bông bán phần (2.000\$)
- 3) \_\_\_\_\_ học bông khuyến khích (1.000\$)

trong thời gian là \_\_\_\_\_ tháng, kể từ tháng \_\_\_\_\_ 1971

Ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo Đời cho ông VŨ THẾ NGỌC

### Minh xác về một số tin tức của hãng Thông Tin T.M.N

Trong những ngày 4, 5, 6, 7 vừa qua, nhiều nhật báo xuất bản tại Saigon đã loan theo hãng thông tấn Tin Miền Nam một số tin tức liên quan đến Nhóm HTN và tuần báo Đời như sau :

— Nhà văn Chu Tử đã nhận làm chứng cho tướng Ngô Dzu để tố tướng Lữ Lan.

— Nhóm HTN đã nhận ủy quyền của một sĩ quan đào binh để tố tướng Lữ Lan. Nhóm HTN cũng đã đưa sĩ quan đào ngũ trên tới trình diện QCTP Nha Trang và tuyên bố sẽ chơi xả láng tướng Lữ Lan trong ít ngày tới.

— Ký giả Uyên Thao đã đệ đơn kiện ông chủ nhiệm nhật báo Minh Châu về loại bài viết liên hệ đến Nhóm HTN và vì người viết loạt bài đó ký mạo bút hiệu của ký giả Uyên Thao. Chúng tôi xác nhận rằng các tin tức trên hoàn toàn là bịa đặt với một dụng ý mờ ám nào đó mà hiện nay chúng tôi đang tìm hiểu, vì :

— Nhà văn Chu Tử không hề nhận làm chứng cho ai giữa 2 tướng Lan và Dzu.

— Nhóm HTN không hề dẫn sĩ quan đào ngũ Vũ Văn Quý tới trình diện QCTP Nha Trang, không hề nhận giúp đương sự tố tướng Lữ Lan và tuyên bố như hãng Tin Miền Nam đã loan báo.

— Ký giả Uyên Thao cũng không hề đệ đơn kiện ai và chưa phát biểu một ý kiến nào rõ rệt về loạt bài của báo Minh Châu.

Lập trường chính thức của Nhóm cũng như các hoạt động khác của Nhóm tại Nha Trang trong mấy ngày qua hoàn toàn đúng như sự tường thuật của nhật báo Thủ Phong số ra ngày 6-7-71 và của hãng thông tấn Tin Việt trong bản tin phát hành ngày 7-7-71.

Saigon ngày 8 tháng 7 năm 1971  
VĂN PHÒNG TVĐ NHÓM HTN

### PHÁT NGÔN VIÊN NHÓM HTN TIẾP XÚC VỚI BÁO CHÍ MINH XÁC

## THÁI ĐỘ CỦA NHÓM HTN TRƯỚC CUỘC TRANH CHẤP giữa hai tướng Ngô Dzu và Lữ Lan

● Nhóm không thể làm công cụ cho bất kỳ cá nhân hay tập thể nào ● Cuộc tranh chấp Dzu — Lan chỉ có tính cách xung đột quyền lợi cá nhân ● Đã có một âm mưu xuyên tạc tung ra nhiều tin tức bịa đặt gán ghép cho hoạt động của Nhóm.

SAIGON. — (TV) 7-7 Nhóm Hà Thúc Nhơn hôm nay lên tiếng phản nàn về một vài nguồn tin có ác ý khiếu nại luận có hèn ngờ nhận là nhóm đã luận có hèn ngờ nhận là nhóm đang về phía Tướng Ngô Dzu để chơi Tướng Lữ Lan.

Phát ngôn viên của Nhóm, ký giả Uyên Thao nói rằng, nhóm đang ngoài vòng tranh chấp giữa hai tướng Dzu — Lan, Nhắc lại chủ trương của nhóm. Ông Uyên Thao nói : «chúng tôi không chủ trương đã kích cá nhân, không muốn trở thành công cụ cho bất cứ cá nhân đoàn thể hay cơ quan nào, vì bất cứ lý do gì».

Theo ông Uyên Thao, chủ trương căn bản của nhóm Hà thúc Nhơn là vận động và kết hợp được một lực lượng quần chúng mạnh để thúc đẩy phong trào đấu tranh tiêu diệt tệ trạng tham nhũng. Công tác hệ trọng hiện nay của nhóm là cống cỗ và phát triển lực lượng.

Tuy nhiên phát ngôn viên cũng hé lộ cho biết, một trong những nhiệm vụ của nhóm Hà thúc Nhơn hiện nay vẫn tiếp tục «tìm hiểu» các ông tướng. Vùng trong số có cả tướng Dzu. Ông cho hay, Nhóm hiện có trong tay một số tài liệu liên quan tới trận đánh cắn cứ hỏa lực 6 vừa qua, mà theo Ông những cáo giác trước đây là không đúng sự thực và những tài liệu mà ông có trong tay cho thấy tướng Dzu có khuyết điểm trong chỉ huy mà hậu quả là Trung đoàn 42 BB bị tổn thất nặng trong trận đánh.

Ông Uyên Thao cũng tiết lộ, tất cả những tài liệu về hai tướng Dzu — Lan mà nhóm Hà thúc Nhơn có trong tay, xét nếu cần thiết, Nhóm sẽ cho công bố vào tháng 10 này sau các cuộc bầu cử.

Lan về nhiều tội trạng và nhờ Nhóm công bố giúp, nhưng đại diện của Nhóm đã từ chối vì cho rằng cần phải giữ thái độ thận trọng trong việc này, nhất là vì chưa có đủ thời giờ để nghiên cứu hồ sơ.

Ông đã bày tỏ sự ngạc nhiên và phản nộ về tính cách 'dụng díu' của nguồn tin này mà theo ông có lẽ là bao hàm một dụng ý khiếu nại luận ngờ nhận là nhóm đã đứng về một phe nào đó trong cuộc tranh chấp giữa hai tướng Dzu — Lan.

Ông nói : «chúng tôi tranh đấu và sẵn sàng chấp nhận những sự công kích của dư luận nếu có, vì những người muốn làm việc phải chấp nhận như vậy, nhưng chúng tôi rất phản nộ trước những nguồn tin được tung ra có dụng ý xấu xa. Chúng tôi đang tìm hiểu và sẽ bày tỏ thái độ».

Ngoài ra, ông Uyên Thao cũng cho biết, nhóm Hà thúc Nhơn hoàn toàn đứng ngoài các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào các tháng tới. Nhóm không đưa người ra tranh cử vào bất cứ chức vụ nào và cũng không ủng hộ bất cứ một ứng cử viên dân biếu nào. Với cuộc bầu cử Tổng Thống, Nhóm cũng chưa quyết định chọn liên danh nào trong số 3 liên danh Thiệu — Kỳ — Minh.

Mọi công việc liên hệ tới chương trình « HỌC BÓNG NHÓM HÀ THÚC NHƠN VÀ BÁO ĐỜI »  
xin giao dịch với :

Ông VŨ THẾ NGỌC  
Trưởng Ban Điều Hành Chương Trình  
Địa chỉ : Tòa soạn tuần báo ĐỜI  
Điện thoại : 92.323

SAU GẦN MỘT NĂM TẠM ẨM I, NGÀY 4-7-1971

# « NGỌN LỬA HÀ THÚC NHƠN BÙNG CHÁY » đã dội trở lại hừng hực ở Nha Thành

□ Nhân cuộc tuần hành viếng mộ liệt sĩ dân tộc, «nhóm H.T.N» thề tranh đấu tới cùng

NHA TRANG 4-7 (TD).— Khoảng 500 người, gồm đủ mọi thành phần dân chúng đã tham dự buổi lễ đặt tên «Công Trường Hà Thúc Nhơn» tại thị xã Nha Trang hồi 9 giờ sáng ngày 4-7-71 Công trường này là một công trường lớn vào bậc nhất NT, nằm trước Ty Thông tin địa phương' ngay trên con đường Độc Lập.

Ban tổ chức gồm một số thân hữu của cố y sĩ Đại úy HTN và 1 số lãnh tụ «SV 63-64» như các anh Tô Lai Chánh, Dương Kiều. BS Phạm Văn Lương xuất hiện vào giờ chót. Sau nhiều tin đồn đại cho rằng chính quyền địa phương đang tìm mọi cách để ngăn chặn sự hiện diện của ông tại Nha Trang. Theo một số thân hữu của nhóm HTN BS Lương đã phải vào Cam Ranh, thay vì tới Qui Nhơn như dự liệu để tránh ám mưu ám hại ông.

Buổi lễ diễn ra trong một không khí hết sức trang nghiêm và cảm động. Sau khi ban tổ chức dựng trang thờ và đặt bia đá ghi tên ông HTN, đồng bào đã lần lượt tới niệm hương trước di ảnh của cố y sĩ Đại úy HTN.

Được biết nhóm dự liệu sẽ đặt một pho tượng của cố y sĩ HTN bằng xi măng thay cho trang thờ này trong vòng hai tháng tới đây. Phản ứng của nhà cầm quyền địa phương đối với buổi lễ rất đăc. Từ sáng sớm, nhân viên công lực đã xuất hiện tại nhiều địa điểm quanh công trường, nhưng không có phản ứng nào khi dân chúng tụ tập, theo lời của Ban Tổ Chức.

Sau khi buổi lễ chấm dứt, đồng bào đã thực hiện 1 cuộc diễu hành từ trung tâm thành phố ra khỏi cầu Hara để viếng mộ HTN.

Tại nghĩa trang BS Lương đã tiếp xúc với một số đại diện báo chí.

**Nội dung cuộc tiếp xúc với báo chí**

BS LUONG : Trong dịp này nhân danh đại diện nhóm HTN tôi xin xác nhận :

HỎI : BS nghĩ sao về việc trưởng LL vẫn tiếp tục ngồi ở ghế TTT sau khi ông ta đã bị Bác sĩ lỗ là tham nhũng?

BS LUONG : Việc của chúng tôi chỉ là tố cáo trước dư luận và đặt vấn đề. Thầm quyền giải quyết là của chính quyền. Chính quyền có thể chọn lựa giữa 2 thế đứng: hoặc thuận của ý dân để thanh lọc hàng ngũ hoặc ngược với ý dân và cuối cùng chính dân chúng sẽ phải quyết định thái độ.

HỎI : Ai có trách nhiệm về cái chết của cố bác sĩ Hà Thúc Nhơn?

K.G. UYÊN THAO (trả lời thay) BS Nhơn chết do cuộc tấn công của ông Lý Bá Phàm. Nhưng ông Phàm đã thanh minh rằng ông chỉ hành động theo lệnh trên tức là lệnh tướng N.D. Theo chúng tôi, ông D là người chịu trách nhiệm một phần về cái chết của HTN. Vì chính ông là người đã ra lệnh cho ông Phàm hành động.

HỎI : Như vậy, nhóm HTN sẽ có thái độ nào đối với tướng D?

BS LUONG : Tôi không được đọc tờ báo đó, tuy nhiên nếu đã cho nhóm HTN không là cái «thả» gi thì việc gì phải mua chuộc? Riêng nhóm HTN nếu đã đứng về phía tướng Ngô Dzu thì tôi đâu phải lên lùi xuất hiện như thế này?

HỎI : Nhóm HTN chủ trương chống tham nhũng bây giờ tướng Ngô Dzu bị tố cáo là tham nhũng tại sao Nhóm lại đứng ngoài?

phối bởi một nhóm tham nhũng nào đó. Trong cả hai trường hợp người ra lệnh bắn giết đều cần được lên án.

Sau khi đám đông giải tán, một người đã tới trụ sở liều lạc của Nhóm HTN tại thị xã, yêu cầu Nhóm giúp đỡ. Đây là một sĩ quan đào ngũ, vì bị áp chế, mưu hại theo lời của đương sự. Sĩ quan này cũng mang theo 1 hồ sơ tố cáo tướng L. về tội trạng nhỏ nhơ nhóm HTN công bố giúp, nhưng đại diện nhóm đã từ chối, vì cho rằng cần phải giữ thái độ thận trọng trong việc này, nhất là vì chưa có đủ thời giờ để nghiên cứu hồ sơ.

(trích báo THÀN PHONG)



## Nhắn tin

● ANH NGUYỄN RIÊU (Tuy Hòa) : Đã nhận mandat và cho gửi hoàn cuống lại anh. Rất tiếc là kỳ ghé Tuy Hòa vừa rồi vội vã quá và bây giờ thì chưa thể bết ngày nào sẽ ra. Hiện công việc lồ chúc anh em tại Tuy Hòa đã được ủy cho anh em ở Nha Trang liên lạc thay thế. Chắc các anh sẽ gặp trong ít ngày gần đây.

● ANH VĨNH LINH (Qui Nhơn) : Xin anh liên lạc với anh Vân tại Qui Nhơn để bàn về những chi tiết nào liên hệ đến công việc mà anh xéi thấy là cần bàn.

● ANH TRẦN NHƯ VÂN (Qui Nhơn) : Vừa nhận được thư của anh và đã cho đăng mấy thứ anh yêu cầu. Cúng đã gửi thêm hồ sơ ra cho anh bằng EVN cùng với thư ghi rõ chi tiết những việc để nghị với anh. Trong khi chờ nhận thư, xin anh liên lạc với các anh em mà anh đã biết địa chỉ hẹn gặp gỡ chung vào một ngày nào đó để giới thiệu mọi người với nhau giúp. Hôm vừa rồi có ghé QN, nhưng vội quá nên không ghé thăm anh được. Sau khi nhận thư xin anh hồi âm cho biết diễn tiến của công việc ngay.

● ANH UYÊN LINH (KBC 4768) : Nếu có thời giờ, xin anh ghé lại 44 Võ Tánh, QN gặp anh TN Vân để bàn về những chi tiết gộp vốn mà anh còn thắc mắc cũng mong anh sẽ gửi về cho một địa chỉ dân sự để có thể liên lạc khi cần.

● ANH TRẦN TRUNG CHINH (Kiên Giang) : Xin cứ gửi bưu phiếu về cho kịp thời hạn. Bản hợp đồng sẽ gửi sau cho anh về địa chỉ tại trường Lý thường Kiệt.

● ANH NGUYỄN KINH CHÂU (Huế) : Nếu anh có thể thu xếp để liên lạc thường với anh L thì xin anh cứ đặt mọi vấn đề và nêu mọi ý kiến với anh L. Vì như anh đã biết, anh L chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tại vùng 1. Mong anh sẽ phối hợp chặt chẽ với anh L hơn nữa để sớm hoàn tất việc lập một Ban Đại Diện tại Huế.

● ANH KIỀU XUÂN TUẤT (Hội An) : Sự đóng góp của anh là một khuyến khích lớn lao cho anh em, nhất là trong gìn giữ hoạt động khi khăn hiên nay. Nhờ thường xuyên liên lạc lỏng từ tờ tò soạn báo ĐỜI hoặc về bác sĩ Lương, Tòng y Viện Duy Tân Đà Nẵng.

● ANH VŨ TÂN (KBQ 4343) : Mới nhận được thư báo tin anh Son bị mất tích. Nếu anh biết địa chỉ riêng của anh Son xin phiền anh cho biết để anh em ghé thăm gia đình anh Son. Rất tróng tin anh và mong anh sẵn sàng giúp đỡ cho việc đề nghị trên.

● ANH VÕ NGỌC THẠCH (Pleiku) : Đồng ý hoàn toàn với những ý kiến do anh trình bày trong thư đề ngày 29/6/71. Hy vọng anh sẽ vận động thêm một số anh em nhiệt tình khác tại Pleiku để có thể lập tại đó một Ban Đại Diện mạnh như tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi Nha Trang, Ninh Thuận. Hẹn sẽ gặp anh trong vài tuần tới. mong anh cho biết địa chỉ dân sự để liên lạc.

● ANH CAO MINH PHUNG (Cần Thơ) : Ít ngày nay khoảng từ 15 tới 25/7/71, sẽ có người xuống Cần Thơ. Mong sẽ gặp nhau vào dịp đó để bàn việc lập Ban đại diện tại Cần Thơ.

● ANH HOÀI PH. LINH (Pháy) : Đã thông báo địa chỉ của anh Thành cho anh ngay trong số báo nhắn tin anh tới gặp anh Thành. Xin anh giờ lại coi se thấy. Có ghé Tuy Hòa vào tuần trước đây và tới tìm anh ở THĐ nhưng được trả lời là không có người tên X ở đó. Vậy, xin anh tới 38 THĐ tìm gặp anh R. vậy. Sau tuần này, có thể anh em ở Nha Trang sẽ ra tìm các anh. Xin các anh cứ gặp gỡ nhau trước và chuẩn bị cho những ý kiến xem thấy cần thiết.



THẨM-MỸ-VIỆN

# NHƯ-HÀ

692, Phan thanh Giản S.G. — Đ.T. : 93.448  
Chi nhánh : 320, Ph. th. Giản SG—ĐT 99807

## MỚI NHẤT VÀ ĐỘC NHẤT Ở VN :

- **Làm ốm :** Bảo đảm tuần đầu xuống từ 3 đến 12ký.
- **Đo phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ.**
- **Làm mập :** bảo đảm mỗi tuần lên từ 3 đến 6 ký.
- **Đo phương pháp thuần túy Y khoa.**
- **Bảo đảm không kết quả, hoàn đú tiền lại.**
- **LÀM MẶT TƯƠI ĐẸP :** do phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ, khoa tâm lý và khoaphân tâm học làm tiêu tan hết mọi vẻ tiêu tụy, nét nhăn đem lại da dẻ hồng hào tươi trẻ.

— **Do Bác sĩ THANH** tốt nghiệp Đại Học Paris nhiều kinh nghiệm tại các bệnh viện Paris và Âu Mỹ trực tiếp săn sóc. Có nhiều phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi máy lạnh để quý vị ở lại.

Đặc biệt mới về loại PEELING FORT, lột da mặt không đau, không cử nồng, vẫn dùng son phấn như thường, làm trẻ 15 tuổi.

— Với phương pháp MASSAGE mới lạ máy hút tân kỳ và mỹ phẩm của LANCASTER dè giúp các tế bào ngực mày nở tự nhiên, không cần bơm.

— ASPIRATEUR, máy hút mụn, tàn nhang, trứng cá, tây vết nám, mụn cóc, mụn ruồi, sẹo cạn.

— POLÉNEX làm liền lỗ chân lông.

— Có máy tinh điện làm trẻ lại 15 tuổi.

— Có mặt nạ nhau và mật ong chúa của Pháp về theo từng chuyến máy bay «Air France» giúp quý bà quý cô có làn da tươi mát.

## ĐẶC-BIỆT MỸ-VIỆN CÁ NHÂN

— Bán máy điện tử trường Thụy Sĩ giúp quý bà, quý cô tự săn sóc làn da, xoa nắn bộ ngực cùng với mỹ phẩm mỗi bộ 7000đ.

— Bán thuốc của Stendhal và Lancaster với sự chỉ dẫn rành rẽ giúp quý cô, quý bà tự xoa nắn cho các tế bào ngực này nở như ý.

— Đặc biệt mới về và chỉ bán riêng ở Mỹ Viện NHƯ HÀ thuốc trị mụn Resamid, Renoxy, Komed, Hc Vanoxide, Acnestrol, Sulfacet, R. Sulforcin, Lubriderm chủ trị nhanh chóng các loại mụn cám, mụn bọc, mụn đỏ, mụn lở loét, mụn cùi, mụn nhân đen, đi kèm với xà phòng sữa của Dr Payot.

— Nhận dạy học trò theo tài liệu mới nhất của «ECOLE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES DE BEAUTE DE PARIS». Cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau 5 tháng học (I khóa 150 ngàn).

Thư và bưu phiếu để NGÔ THỊ NHƯ HÀ — 692 Phan Thanh Giản — SAIGON.

Mở cửa từ 8g30 sáng đến 8g30 tối.

Nghỉ ngày Chủ nhật.

## BẢNG ĐÍNH CHÍNH

# Danh sách 38 sinh viên, học sinh được cấp phát học bổng

Trong số 89, danh sách các học sinh được cấp học bổng đã có 1 số chi tiết sai vì lỗi lầm ẩn loát. Vì vậy, chúng tôi xin đăng lại toàn thể danh sách trong số này để lưu ý bạn đọc, nhất là các em học sinh được nêu tên trong danh sách đính chính giúp.

SỐ	HỌ, TÊN	HỌC BỔNG	1 THÁNG
01	Triều Lương Ph. Anh	(Gia Định) được cấp 4.000đ	«
02	Đinh Văn Phương	(Chợ Lớn) được cấp 2.000	«
03	Nguyễn Anh Tuấn	(Chợ Lớn) được cấp 2.000	«
04	Đỗ Thị Bích Ngọc	(Q. Nam) được cấp 1.000	«
05	Ngô Bô	(Q. Nam) được cấp 2.000	«
06	Nguyễn Đình Yên	(Q. Nam) được cấp 2.000	«
07	Trần Thị Hiền	(Phú Yên) được cấp 1.000	«
08	Bùi Thị Thu Sóng	(Đà Nẵng) được cấp 1.000	«
09	Nguyễn Đình Hy	(Huế) được cấp 1.000	«
10	Nguyễn Thị Lê Khanh	(Pleiku) được cấp 1.000	«
11	Đinh Phan Thái	(Châu Đốc) được cấp 1.000	«
12	Võ Văn Bình	(Châu Đốc) được cấp 1.000	«
13	Nguyễn Công Lý	(Sài Gòn) được cấp 1.000	«
14	Lê Tân Duy	(Gia Định) được cấp 2.000	«
15	Nguyễn Trọng Kính	(Thủ Đức) được cấp 1.000	«
16	Trần Xứng	(Q. Ngã) được cấp 1.000	«
17	Trần Dân	(Bình Định) được cấp 1.000	«
18	Huỳnh Ngọc Châu	(Ba Xuyên) được cấp 1.000	«
19	Lê Thị Tốt	(Châu Đốc) được cấp 1.000	«
20	Thạch Phìn	(KBC 4563) được cấp 1.000	«
21	Mai Thị Hạnh	(Biên Hòa) được cấp 1.000	«
22	Lê Quang Trung	(Kiến Hòa) được cấp 1.000	«
23	Nguyễn Văn Khanh	(Phú Nhuận) được cấp 1.000	«
24	Lê Thị Thiên Thuyết	(Huế) được cấp 2.000	«
25	Lê Kim Dũng	(Sài Gòn) được cấp 2.000	«
26	Nguyễn Đình Hòa	(Huế) được cấp 1.000	«
27	Bùi Tân Anh	(Q. Nam) được cấp 1.000	«
28	Phạm Chiểu	(Sài Gòn) được cấp 1.000	«
29	Lê Như Hùng	(Sài Gòn) được cấp 1.000	«
30	Lâm Ruone	(Gò Vấp) được cấp 2.000	«
31	Ya Thành	(Sài Gòn) được cấp 4.000	«
32	Y Krech Niê	(Sài Gòn) được cấp 4.000	«
33	Trang Thế Trọng	(Gia Định) được cấp 2.000	«
34	Võ Nam	(Sài Gòn) được cấp 2.000	«
35	Đinh Quốc Đinh	(Sài Gòn) được cấp 1.000	«
36	Hoàng Thủ	(Gia Định) được cấp 1.000	«
37	Trang Thế Kiệt	(Sài Gòn) được cấp 1.000	«
38	Lê Minh Hoàng thái Nguyên (Sg)	(Sài Gòn) được cấp 1.000	«

có kế hoạch Việt hóa chính trị, nhưng người Mỹ đã không làm như vậy, bởi do kế hoạch Việt hóa chiến tranh đã trở thành thứ «Máu Việt Quyền Mỹ». Giờ đây sau khi Mỹ đã thắng được về mặt ngoại giao với Nga và Trung Cộng, đang đưa Bắc Việt vào sự phải chấp nhận viện trợ của Mỹ, tức là bắt bên kia phải nhượng bộ Mỹ, thì CS đã nhượng bộ về quân sự rồi, nhưng còn chính trị, nếu chiến tranh quân sự ngưng lại, mặt trận chính trị của Miền Nam không vững, liệu Mỹ có thể duy trì được thế chiến lược ở đây nữa hay không? Không ai dám bảo đảm điều đó.

Đã tới lúc Mỹ Việt phải xét lại toàn bộ chính sách của mình, chúng tôi nghĩ Việt hóa chính trị quá chậm rồi, phải Cách mạng hóa Việt nam may ra mới kịp.

## VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

# COTRACYN



## Trị bình:

- BẢN NÓNG BẢN CỦA
- THƯƠNG HÀN
- CẢM HO SỨNG PHỔI

- NHIỄM VI TRÙNG:
- GHẺ LỞ LOÉT VẾT ĐAU SỨNG MỦ LÂM ĐỘC



MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

**MUON CÓ THẦN THÊ**  
UỐNG TRANG  
NGON NGỦ KÝ

*Đến dùng ngay*

**HEPATANA**  
(CHICK VÀ BỒNG) SKN 348 / 349 / DTT / DPPC

BỔ GAN  
BỔ MÁU  
LAO TÂM LAO LỰC

**TANA CALCIUM**  
(UỐNG)  
SKN 432 / DPPC

BỔ ỐC  
BỔ XƯƠNG  
TRẺ EM CHẠM LÚN  
THỜI KỲ CÓ THAI CHO GỘI BÚ

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

# HEPACHAUT

NƯỚC CỐT ARTICHAUT  
NƯỚC CỐT GAN BÒ TƯƠI  
SINH TỐ B12  
SINH TỐ B1  
SINH TỐ B2  
SINH TỐ B6  
SINH TỐ PP  
SINH TỐ D2

**YẾU GAN**  
GÂY ỐM, MẮT NGỦ  
**MỤN Ở MẶT**  
NGÚA MỄ ĐAY  
**THIẾU MÁU**  
LAO LỰC  
**TÁO BÓN**  
DƯỠNG THAI  
**MỎI MỆT**

VUI VẺ  
TUỔI TRẺ  
DA DẺ  
MIN MÀNG

Viện Bảo Chế HADZER

CÚM NÓNG LẠNH CẨM SỐT DAU NHỨC

**ANTIGRIPPAUX**

XIN NHỚ NHÃM HIỆU  
BÚA BỔ ĐẦU NGƯỜI

CÓ BÁN  
VIEN LE THAO  
SOPHIE MOULIN

# TÂM SỰ BẢN ĐỜI

## BẢO ĐẠI CÒN XÀI ĐƯỢC KHÔNG ?

Thưa ông Chủ Nhiệm,

Tôi là một độc giả trung thành của Quý báo nên sau khi đọc bài «Bảo Đại còn xài được không ?» tại số 88 ngày 24-6-71 tôi có ý kiến dưới đây chuyen đến quý Chủ nhiệm :

1.— Về lá bài Bảo Đại, tôi thiết nghĩ : trong thời gian ông làm Vua mặc dầu không làm gì ích quốc lợi dân nhưng ô, cũng không có những hành vi nào khả dĩ là «bán nước» và trong thời kỳ VM dành quyền trong tay thực dân Pháp thì ông Bảo Đại đã thoái vị và tuyên bố : «thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ». Và lại, nếu hỏi đó ông BB nghe quân phiệt Nhật dành Độc lập cho phe Quốc gia thì chắc ô, Chủ nhiệm cũng dư biết cho tới nay, nước nhà đã phiêu lưu tới đâu.

2.— Vì tình thần yêu nước nên ông Bảo Đại đã không muốn dùng những biện pháp ngoại lai để chia doi nước và gây tang tóc cho dân Việt ta.

Bởi các lý do trên, nếu ông Bảo Đại với những uy tín sẵn có của 1 cựu Hoàng Đế, chấp thuận trở về nước để hòa giải chiến tranh giữa 2 miền Nam Bắc, đem lại hòa bình và no ấm cho đất nước mà khỏi bị lè thuộc vào một nước ngoại lai nào thi theo thiên ý của riêng tôi, lá bài Bảo Đại vẫn đáng được lưu ý.

Ngoài ra, tiếng «XÀI» trong bài «Bảo Đại còn xài được không ?» có phần không được chỉnh và khiếm nhã đối với một vị Cựu Hoàng Đế.

Vậy, để cho dư luận được khách quan hơn, trân trọng yêu cầu ông Chủ nhiệm đưa vấn đề «xài hay không xài» ông Bảo Đại lên trên mặt báo để các nhân sĩ trong và ngoài nước rộng đường tranh luận.

Một người NGUYỄN PHÚỚC

## ĐIỂM VỚT CHO HỌC SINH KỸ THUẬT QUI NHƠN

Kính gửi

— Ông Tổng Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục.

— Ông Giám đốc Nha Kỹ Thuật và Chuyên Nghiệp học vụ.

Chúng tôi học sinh lớp mươi một (11) ABC, Trường Trung học Kỹ Thuật Qui Nhơn. Kinh trình quý ông một việc như sau :

Trong niên khóa 1970-1971 học sinh miễn thi Tú tài I là 20/132 học sinh, với tỷ số 15,15%. Như vậy quá ít so với tỷ số của Nha Kỹ Thuật và Chuyên Nghiệp học vụ đã ổn định là 50%. Nên Nha Kỹ Thuật đã cho phép trường Trung Học Kỹ Thuật Qui Nhơn, được vớt thêm một số học sinh tùy theo điểm Kỹ Nghệ hóa. Theo lời ông Hiệu Trưởng dự định sẽ vớt 2 điểm (chỉ vào khoảng 13 học sinh).

Nên vào lúc 15 giờ ngày 16-6-71 ông Hiệu Trưởng có triệu tập hội đồng Giáo sư để cứu xét sổ học sinh kém may mắn này.

Tuy nhiên không biết vì lý do gì sau kin mà cuộc họp đã giải tan lung chừng không đem lại kết quả gì cả. Như thế ân huệ của Nha Kỹ Thuật dành cho họ : sinh Kỹ Thuật Qui Nhơn đã không được nhà trường chấp nhận, làm thất vọng bao nhiêu học sinh trong chờ lương tâm quý vị Giáo sư.

Vậy hôm nay chúng tôi kính đề đơn nay lèn quý ông thông cảm và rộng lượng cứu xét cho học sinh được hưởng diêm vớt khỏi bị thiệt thòi.

Trong khi chờ đợi sự cứu xét của quý ông, Chúng tôi thành kính tri ân vô vân.

Nay kính đơn  
Làm tại Qui Nhơn, ngày 21-6-71  
11 HỌC SINH ĐỒNG KÝ TÊN

## HỘP THƯ TÒA SOẠN

► Các thi bản sau đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trong các số tới.

Cho Một Mùa Xuân ( C.K. Uyên ) Trong Lồng Nắng Hạn ( TQ Thiếu )  
Tiếng Kêu ( N.D. Phong )

► Tòa soạn mới nhận thư và bài của các bạn có tên sau :

Lê Minh Liệt ( Vĩnh Long ) Hà Bạch Mai ( Sài Gòn ) Hà Nguyễn Hưng ( Phan Thiết ) Nguyễn Thụy Khanh ( Phú Cường ) Lê Hữu Sang ( Phan Rang ) Nguyễn Khoa Huân ( Huế ) Trần Xuân Trí ( Phan Rang ) Bùi Châu Thành ( KBC 3319 ) NQH ( Sài Gòn ) Vũ Hoàng Giang ( Bình Định ) Ngũ Dạ Triều ( 3328 ) Lê Đông Tùng ( Qui Nhơn ) Nguyễn Trọng Đạt ( KBC 3331 ) Trần Ngọc Hùng ( Nha Trang ) Đinh Tuế Khiêm ( Bình Dương ) Võ Thị Thành Loan ( Huế ) Nguyễn Văn Mới ( KBC 3954 ) Thùy Hân ( Qui Nhơn ) Thương Sao ( Cần Thơ ) Vương Phong Lan ( Cần Thơ ) Mộng Trí ( Sài Gòn ) Mắt Tím ( Biên Hòa ) Lê Bảo Ngọc Hải ( Sài Gòn ) Thanh Thủỷ ( KBC 4011 ) Lê Mộng Hoàng Đế ( Tây Ninh ) Tô Lát ( Sài Gòn ) Đinh Thế Truyền ( KBC 4446 ) Nguyễn Nhật Ánh ( Quảng Tin ) Châu Bửu Diệp ( Qui Nhơn ) Hoàng Hoa Phong ( Kiến Phong ) Nguyễn Văn Nhường ( Ban Mê Thuột ) Bửu Hồng ( Huế ) Nguyễn Thiên Ruien ( Tuy Hoà ) Nguyễn Văn Thành ( KBC 3357 ) Nguyễn Quang Bằng ( KBC 4078 ) Nguyễn Trường ( Biên Hòa ) Thu Oán ( Bình Định ).

Xin các bạn chờ tin trong số báo tới.



# HÀNG KHÔNG VIỆT NAM



Với Phản-lực-có  
900 Cây Sồi Giờ  
106 Hành-Khách

**BOEING**  
727

- \* Phi cơ tối tân
- \* Tiếp đài nồng hậu
- \* Thức ăn chọn lọc

SAIGON \* HONGKONG \* TAIPEI \* OSAKA \* TOKYO \* VIENTIANE \* BANGKOK  
PHNOMPEH \* KUALA-LUMPUR \* SINGAPORE \* MANILA.

TRẠM VÉ QUỐC TẾ  
116, Nguyễn - Huệ SAIGON

D.T. 91.624 - 91.625 - 91.626  
92.446 - 92.447 - 90.370  
90.371 - 90.372 - 90.373