



DỊCH BẮT CỜ



ĐỜI

89

ĐẶC BIỆT : DỊCH BẮT CÓC

- HIÈM HỌA MẸ MÌN đài
- MẸ MÌN BẮT CÓC TRẺ NÍT vươnghàithubột
- CON TÔI BỊ MẸ MÌN VỒ hoanghàithủy

CHÁNH TRỊ

- 2
- TUỔI TRẺ BAO ĐỘNG VÀ MẸ MÌN CHÍNH TRỊ bútthép
 - VỤ TIẾT LỘ HỒ SƠ MẶT CHIẾN TRANH V.N đài
 - VIẾT VỀ CUỘC BẦU CỬ T.T THÁNG 10 lýđặnguyễn
 - GIẢI PHÁP HÒA GIẢI CỦA TƯỚNG BIG MINH uyenthao
 - HAI TÀM THƯ CỦA HAI ỦNG CỬ VIÊN T.T GỐI KHA TRẦN ÁC
 - BA CUỘC BẦU CỬ TỔNG HỘI S.V nguyễnlinh
 - QUI BA ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN đài

3

- LUỐNG CẢI VÀNG cungtichbiền
- BÁ ĐẠO nguyễnthụylong
- MẶT VÀNG hoanghàithủy
- TIẾNG LÓNG VÀ BỘ MẶT MIỀN NAM tèdâ

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTN • ĐỜI LÀM CẦM • MỘT VÒNG THẾ GIỚI

ĐỜI • NĂM THỨ HAI • SỐ 89 • TUẦN LỄ TỪ 1-7-1971 ĐẾN 8-7-1971	Chủ trương biên tập CHU TỦ và nhóm Sống	GIÁ 50đ Giao dịch quảng cáo Hội Ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh		

đầu tranh chỗ đổi

HIỂM HỌA MẸ MÌN

Hai tiếng mẹ mìn đang là mối ám ảnh kinh hoàng của mọi người. Mẹ mìn xuất hiện ở nơi nào thì cuộc sống yên vui của các gia đình ở nơi đó sẽ bị đe dọa. Hiểm họa mẹ mìn càng khủng khiếp, hôm qua những tin tức loan truyền cho biết về hành tung quỷ bí của chúng. Khi cần bắt cóc một đứa trẻ, mẹ mìn không bao giờ phải cưỡng bức mà có đủ thứ bùa ngải để thu hút cho đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo. Gặp thứ bùa ngải này trẻ nít sẽ bị hôn mê tới độ đinh ninh tin tưởng rằng mẹ mìn chính là cha hay mẹ của chúng. Do đó, mặc dầu mỗi gia đình đều hếu sức để phòng vắn nơm nớp lo sợ con em của mình bị bọn mẹ mìn cướp mất. Hoạt động của bọn mẹ mìn đã đặt từ dân chúng tới giới hữu trách trước một vấn đề đối phó hết sức gay go.

Nhưng thứ mẹ mìn đang được nhắc nhở hiện nay thực ra chỉ là một thứ mẹ mìn hạng bét. Kể từ mấy chục năm nay dân chúng VN đã gặp một thứ mẹ mìn nguy hiểm gấp ngàn lần: mẹ mìn chính trị. Bọn mẹ mìn này tuy không có bùa ngải, nhưng đã thực hiện được những vụ bắt cóc động trời, những vụ bắt cóc êm thắm đến độ cả người bị bắt cóc lẫn người chứng kiến đều không nhận ra nỗi. Bằng những thủ đoạn khôn khéo, bằng những lời lẽ ngọt ngào, bọn mẹ mìn này đã dụ dỗ hàng trăm ngàn người dân Việt Nam thuộc nhiều thế hệ hiến thân làm những vật tế thần cho chúng. Cũng bằng những thủ đoạn đó những lời lẽ đó bọn mẹ mìn này còn dụ dỗ hàng trăm ngàn người lẩn xẩn vào những công cuộc chống đối lại chính nguyên vọng dân tộc và bản thân mình mà vẫn định hình là đang phụng sự chính nghĩa. Không có bùa ngải, nhưng bọn mẹ mìn này lại có biệt tài đồ trăng, thay đèn, nói có thành khôn, với biệt tài đó, bọn mẹ mìn này đã ngày một nhuộm thêm cho bộ áo khoác ngoài của chúng đủ mọi màu sắc vinh quang như yêu nước nhiệt thành, thiện chí, hy sinh, công bằng, bác ái... Càng thành tinh trong nghề, chúng càng tạo được bộ mặt khả ái hơn, quyến rũ hơn. Càng mưu toan thâm độc, chúng càng nói năng ngọt hơn khéo léo hơn. Dân chúng đang cuồng nhiệt với ý chí diệt bọn mẹ mìn chuyên bắt cóc con nít vừa xuất hiện. Thời gian này cũng là thời gian xuất hiện của đủ mọi cõi mẹ mìn chính trị. Người ta cũng cần phải đem cái cuồng nhiệt diệt bọn mẹ mìn bắt cóc con nít ra để đối phó với bọn mẹ mìn chính trị nguy hiểm này.

ĐỜI

TUỔI TRẺ YÊU HÒA BÌNH VÀ KHUYNH HƯỚNG BẠO ĐỘNG

Chưa bao giờ người ta được nghe nhắc tới hòa bình nhiều như hiện nay. Trong khoảng 6 năm kể từ 1965 trở lại đây, hầu như mỗi ngày đều có những lời kêu gọi hòa bình được ném ra qua đủ mọi hình thức và do đủ mọi thành phần xã hội, mọi tầng lớp tuổi tác. Những lực lượng đấu tranh đòi hỏi hòa bình nối nhau được thành lập trong khi hòa bình cũng biến thành mục tiêu của nhiều hội đoàn từ trước chỉ chuyên hoạt động trong một vài lãnh vực riêng rẽ hoàn toàn xa lìa với các vấn đề chính trị. Nhưng sự trạng nhảm nhí nhiều tới hòa bình lại xuất hiện trong một bối cảnh xã hội như mỗi ngày một tiến dần tới các khuynh hướng hành động ngược lại tinh thần hòa bình. Tại nhiều nơi, từ các quốc gia nhược tiểu Á Châu làm quen với đời sống dân chủ tới các cường quốc tây phương đã có một nếp sống sinh hoạt dân chủ trưởng thành, nhiều cuộc đấu tranh đòi hòa bình đã biến thành những cuộc ẩu đả khốc liệt giữa các phe nhóm xung đột về lập trường và lý tưởng. Ảnh hưởng của thực tế này hiện đang đè nặng trong các hoạt động đấu tranh của giới trẻ VN nhất là các đoàn SVHS. Trong khoảng từ tháng 5 vừa qua, người ta đã hơn một lần nhìn thấy không khí sinh hoạt của các đại học bị đảo lộn do ảnh hưởng của khuynh hướng bảo động. Tại VN, những cuộc bầu cử BĐD tại các Phân khoa Đại Học Saigon đã khiến nhiều SV còn mang theo nỗi sợ, vì trong số các hình thức vận động tranh cử đã có hình thức sử dụng gậy gộc và đao găm. Tiêu biểu hơn hết, cuộc bầu cử Ban Chấp Hành THSV Saigon vào ngày 20-6 vừa qua đã khiến SV Phan chánh Tâm phải vào điều trị tại bệnh viện Đà thành, sau 1 trận đòn hội chợ của phe SV Huỳnh Tấn Mão. Quang cảnh buổi bầu cử trên của SV đã được báo Chính Luận đăng tải như sau:

SV Huỳnh Tấn Mão thủ ủy danh Phục Vụ đã bị đánh bại bởi Liên danh Trung Thực do SV Lãnh sự Lãnh sự ủy trong cuộc bầu cử Chủ tịch và Ban Chấp Hành THSV

Từ vụ bắt cóc sinh viên Việt Nam tại Pháp
tới cuộc bầu cử Ban Chấp Hành Tòng Hội Sinh Viên Saigon



TUỔI TRẺ BẠO ĐỘNG VÀ ME MÌN CHÍNH TRỊ

SVSG tại Trung tâm Quốc gia Nông Nghiệp và kết quả đã gây ra ẩu đả dữ dội giữa hai nhóm thuộc 2 liên danh kể trên. Liên danh của SV Mão chỉ đạt được 6 phiếu và thua LD của SV Lâm 2 phiếu theo tỷ số 6/8 trên tổng số 16 phiếu. Được biết có hàng trăm SVHS đã kéo đến Trung tâm QGNN để hỗ trợ tinh thần cho LD của SV Mão. Số SVHS này trở thành hoạt náo viên vỗ tay hô hét áp đảo phe SV Lý BL và cuối cùng khi thấy sinh viên Mão thua đậm sinh viên Lâm, nhóm SVHS kể trên liền ồ ạt nhảy lên bàn chủ tọa đá tung thùng phiếu, rượt đánh Ban tổ chức bầu cử và nhóm SV Lâm khiến nhóm này chạy dài và ít nhất đã có 3 sinh viên mang thương tích. Ngay sau đó, SV Huỳnh Tấn Mão tuyên bố cuộc bầu cử kè trên là gian lận và anh bác bỏ kết quả thắng của Liên Danh sinh viên Lâm. Cũng theo nhật báo Chính Luận thì vào ngày sau đó một số nhân vật như bà Ngã bà Thành, ông Nguyễn Văn Trung... đã lên tiếng hỗ trợ cho sinh viên Huỳnh Tấn Mão bằng cách cho biết «chỉ thừa nhận Liên Danh sinh viên Huỳnh Tấn Mão làm thủ ủy». Khoảng 20 ngày trước khi có cuộc bầu cử Ban Chấp Hành

trong các cuộc loạn đả trên, có lần nhóm người bảo động đã sử dụng cả kiếm và súng lục.

Hình ảnh mới của tuổi trẻ

Hãy tạm gác lại vấn đề đã được báo chí Pháp nêu ra là sự giật dây của Cộng Sản để chỉ nhìn riêng vào hiện tượng bảo hành đó, người ta đã thấy gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng giới trẻ vẫn thường được coi là còn đầy đủ nhiệt tâm để theo đuổi lý tưởng công bằng và tự do. Nhưng qua những sự việc trên, dường như nhân định được nêu ra không còn đủ lý do để đứng vững nữa. Trái lại, người ta có thể đã nghĩ không sợ lầm lẫn rằng một số đông trong giới trẻ đã rơi vào một tình trạng sa đọa tinh thần ngay từ khi chưa rời ghế nhà trường. Những sinh viên Pháp khuynh tả cũng như các sinh viên VN thuộc phe Huỳnh Tấn Mão có lẽ đã nhắc nhở đến dân chủ và tự do nhiều hơn ai hết. Trong từng lời nói, họ đã không ngừng bày tỏ rằng họ là những người tha thiết đòi hỏi một sự tồn trọng tuyệt đối tinh thần dân chủ và lý tưởng tự do. Thế nhưng, họ đã không hành

đóng đúng như thế. Trước lại, họ còn tỏ ra hết sức sợ sệt sự phô trương của tinh thần dân chủ và đã tìm đủ mọi cách để giữ độc quyền chính nghĩa tự do. Vì vậy, thay vì chấp nhận đổi thoại và đấu tranh trong các qui luật dân chủ với đối thủ, họ đã sử dụng phương thức đe tiễn nhất là cẳng tay, lựu đạn và dao găm. Sự trạng còn tồi tệ hơn nữa trong trường hợp trò chơi dân chủ mang lại cho họ một thất bại nào đó, chẳng hạn như kết quả cuộc bầu cử Ban Chấp Hành THSVSG vừa qua. Người ta có thể nói chắc rằng nếu trong cuộc bầu cử kề trên, phe Huỳnh tấn Mẫu thắng phiếu thì đã không có hồi kết thúc như nhuốm như đã có. Nhưng rủi thay, phe Huỳnh tấn Mẫu đã thất bại và do đó, bộ mặt lém luốc của một số người trẻ đã lộ ra. Sự việc cho thấy rằng những SV khuynh tả, hay rõ hơn là những SV tranh đấu trong phe Huỳnh t Mẫu hiện nay đã chơi trò dân chủ tinh vi không thua các con buôn chính trị cỡ lớn một chút nào. Và mục đích của cuộc chơi đó không phải vì tự do, dân chủ, cũng không phải vì nhu cầu đấu tranh hay quyền lợi chính đáng của dân tộc. Tất cả chỉ giản dị là quyền lợi riêng của một số cá nhân hoặc phe nhóm nào đó. Thành ra, người ta không thể nói khác rằng hiện có rất nhiều người trẻ lém luốc và nhầm hiềm không kém những con cáo già của giới lém luốc đã và đang nổi danh. Nhóm người này không những đang làm mất dần thiện cảm đối với giới trẻ mà còn đẩy giới trẻ vào cái thế sá đọa thê thảm do những ván bài chính trị danh, lợi và bẽ nhém của họ. Lòng tham vị kỷ, sự thiếu sòng phẳng và thành tin là những vết đen lớn đang được một số SV mệnh danh là tranh đấu cho nhóm HTM bôi lèn danh dự của giới trẻ VN.

Trong số L'Express đề cập tới vụ Grenoble, bình luận gia Roger Priouret cho rằng chính cuộc khủng hoảng lòng tin đã là một trong những đầu mối phát triển khuynh hướng bạo động. Giới trẻ vì không thể tin nhiệm ở bất kỳ ai khác họ trong việc bênh vực quyền lợi và nguyện vọng của họ, nên đã tự trao cho mình sứ mệnh bênh vực đó và họ đã bênh vực theo cái cách của họ. Không ai phủ nhận rằng lịch sử nhân loại đang tiến vào một khía cạnh quan trọng đó: sự đánh mất niềm tin đã giữ một ảnh hưởng quan trọng.

Nhưng thực ra lý do trên không phải là tất cả. Như đoạn tin trên báo Chính Luận đã cho thấy ngay sau khi giở trò phá đám, nhóm SV Huỳnh tấn Mẫu đã được một số nhân vật sốt sắng ủng hộ, trong đó có cả một giáo sư Đại học là Nguyễn Văn Trung. Một khác như báo chí Pháp đã tố cáo, các sinh viên Pháp tả khuynh đã bị Cộng sản chi phối nặng nề.

Cho nên người ta có thể nói rằng ngoài lý do mất niềm tin, tuổi trẻ hiện nay còn gặp cái rủi là đã có quá nhiều mè minh chính trị, và nếu chỉ nhìn riêng qua cuộc bầu cử ban chấp hành THSVSG, người ta đã thấy vai trò của những mè minh chính trị này đã có ảnh hưởng rất đáng kể đối với các hoạt động của giới trẻ.

Ai đáng nguyên rúa?

Hầu hết mọi người đều dư hiểu rằng lực lượng SV VN hiện nay là một lực lượng rất đáng kinh ngạc. Ngoài tổng số hơn 50 ngàn người, lực lượng này còn có một tiếng nói tương đối cò nhiều thiện cảm đối với mọi người. Ngược lại những kẻ tự mệnh danh là tranh đấu tại VN hầu như chỉ là những cá nhân lén lút hoặc những phe nhóm lèo tèo cả về khả năng lẫn uy tín. Nhưng chính những cá

nhân hay phe nhóm này lại luôn luôn nuôi thanh vọng và đã đặt niềm tin hiến tham vọng của họ lên giới trẻ, hay rõ hơn là cho tập thể sinh viên. Vì thế, bằng mọi cách họ đã cố nắm lấy một số sinh viên đầy các sinh viên này lên địa lãnh đạo để khai thác tập thể sinh viên, việc làm bỉ ổi này của những con buôn chính trị trên không còn là điều bí mật nữa. Bởi nó đã được lộ ra từ chính sự từ bỏ cả tư cách tối thiểu của một con người như trường hợp một giáo sư đã học đã la lối có sự bao cử giả lận cả trong khi chính ông ta biết rằng thực ra chẳng có gì gì giả lận cả. Nó còn lộ ra từ những lời tuyên bố trên là «chỉ nhận một liên danh SV» trong khi ngay tuyên bố không có một chữ thâm quyền nhỏ nào. Khi kẽ thiếu tư cách, tro trên, bỉ ổi trên lại chính là một trong số những người giữ địa vị hướng dẫn SV thì người ta có thể hiểu giờ trẻ trong các học đường hiện nay đã chịu một ảnh hưởng như thế nào.



Nói như Roger Priouret rằng giới trẻ đã hành động nguy hiểm và thiếu lòng tin — rất đúng, nhưng do sự trạng trên, cũng phải nói thêm rằng giới trẻ đã hành động nguy hiểm còn chính vì đã có quá nhiều mè minh chính trị ở quanh họ.

Thành ra, tuy có thể buồn họ, nhưng có lẽ người ta không thể quy trách nhiệm cho họ.

Lời kết luận cho những câu hỏi trước khuynh hướng bạo động hiện nay của tuổi trẻ, do đó, chỉ có thể là một lời nguyên rúi dành cho bọn mè minh, bọn mè minh mang đủ mọi thứ áo, từ thứ áo quan quyền chối lợi đến tấm áo hành đơn giản, tấm áo mỏ phao đạo đức. Nhưng những lời nguyên rúi có dẫu tôi kết quả nào tốt đẹp chăng, giữa thời đại không có biết liêm sỉ này?

B.T

Đã phát hành

Để tưởng nhớ mùi hương

- Truyện dài của MAI THẢO
- NG. ĐÌNH VƯỢNG xuất bản



BÃI ĐÊM

Bài nằm lặng lẽ mải mê
Sóng cuộn cuộn vỗ biết về nơi đâu?
Cát vàng ôm chặt tình đầu
Như thân thê nhô trao nhau linh hồn,
Tôi miên man đếm chân buồn
Nghe âm thanh lạ nghe nàng nỉ non,
Sóng nhăn mặt vỗ hỏi han
Bao giờ đêm chét cát mòn về đâu?

XÚ LẠNH

Phố buồn rét đứng co ro
Xe không tình ái người lo phận người,
Không gian như khoảng trống thôi
Tâm hồn rã rượi thân rời cõi tan,
Bây giờ ai khóc ai than
Hố sâu thăm thẳm miên man cõi đời,
Em nhìn sâu thăm đường dài
Đâu hờ than thở đau người tình xưa?

THỜI SỰ

Giờ tin chiến trận đã rời
Bao nhiêu gió núi mưa dội là đâu
Giờ em đậm vỡ trái sầu
Nhớ thương rồi cũng qua cầu gió bay
Sóng thiêng ghì chặt vòng tay
Nằm nghe đạn nổ đợt dày tràn gian

DƯỜNG VẮNG VỀ ĐÊM

Dường sâu hun hút mình tôi
Tuyệt cây cối gãy sau người đi hoang
Bên kia giun dẽ nỉ non
Bên này vắng lạnh mưa buồn bước chân
Âm thanh rã rượi phân vân
Trời xanh mường tượng như gần tắt gang
Tôi tâm thần mỏi vội vàng
Bước đi như thể qua ngàn kiếp xưa

BÙI DUY THUYẾT

SÀU TA CHÍNH RUNG

Sầu ta chính rung tình người
Nửa khuya hồn mong bên trời tịch không
Người xa mẩy cõi mây hồng
Nhớ thương ta chết trong vườn chiêm bao
Rượu chưa tàn cuộc trăng sầu
Ta điên đảo khóc giữa cơn tình buồn
Người xa mẩy cõi mù sương
Nghìn năm ta khóc tận cùng đón đau

HUYỀN MỘNG

Tuyết hồng. Em áo lụa bay
Nửa đường trăng rụng dần hai ngó trời
Em từ vóc hạc mù khơi
Cơn huyền mộng cõng lên đời chiêm bao
Ta bù vơ tượng hình sầu
Nghìn thu vọng tận lời cầu nguyện xưa
Vì em ta chết, xin tha
Cõi vô thường đó dựng mùa tan thương

GIỮA NGÀY CHIÊM BAO

Em miên man giọng buồn phiền
Bỗng dừng thiền hạ ngủ quên chốn này
Mình ta thức với cơn say
Nghe mưa bão rất giữa ngày chiêm bao
Ô hay mưa cõng nghẹn ngào
Rượu ngàn năm hồng lao xao giọt buồn
Ta ngồi uống với cõi đơn
Hồn lây lắt mộng giữa dòng tịch liêu

TÔ NHƯỚC CHÂU

Ở HÀNH LANG EDEN

Thăm em chiều xuống tình gầy
Người khoanh tay đứng chờ bay buồn phiền
Tiếng mừng đê hót chim khuyên
Và đau hồn nỗi cơn điên nhớ người
Tôi dừng nhìn suốt cuộc đời
Yêu nhau một phút ngỏ lời trăm năm.
Những đau thương ấy rất cần
Những lời phụ bạc rất cần cho nhau
Người bay như mây như mây
Tàn tôi như nắng cuối ngày rất nhanh
Xin người đứng với hành lang
Tôi vô rạp hát xem mèn đời vui

BÙI VĂN BÌNH

tài liệu theo
NEW YORK TIMES

Vụ tiết lộ hồ sơ mật chiến tranh VIỆT NAM



Một hồ sơ tối mật của bộ Quốc Phòng Mỹ bị tiết lộ. Chánh phủ và dân chúng Mỹ nào động xôn xao. Cũng như dân chúng VN và dư luận thế giới.

Vụ Tiết Lộ nổ bùng ra với số báo 486 trang ra ngày chủ nhật 13-6-71 của nhật báo New York Time, bằng một nhau để giản dị : Hồ sơ VN : Tập nghiên cứu của Ngũ Giác Đài cho thấy 3 thập niên của sự can dự gia tăng của Mỹ ở VN.

Tập Hồ Sơ được khởi đăng ngày 13-6 dày 4000 trang tài liệu và 3000 trang phân tích, tổng cộng 2 triệu rưỡi chữ.

Đó là hồ sơ do bộ trưởng Mc Namara chỉ định một nhóm chuyên viên từ 30 đến 40 người nghiên cứu trong vòng 1 năm từ 1967. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu và tìm hiểu người Mỹ đã can dự vào VN bắt đầu từ thời TT Truman cho đến khi Johnson ngưng oanh tạc.

Trong mấy tháng này, tuần báo Dời tóm tắt một số tiết lộ của hồ sơ Mc Namara và trích dẫn một số đoạn trong nhật báo New York Times.

Những điểm chính mà qui bạn đọc dưới đây đều đã được các nhật báo ở Saigon đăng tải, và chính nhật báo New York Times không bị cấm lưu hành ở Saigon.

Sau đây là những điểm tiết lộ đặc biệt của tờ New York Times.

Leo thang chiến tranh

Trước khi xảy ra vụ BV tấn công tàu Maddox Mỹ ở Vịnh BV (tháng 8-64) chính phủ Johnson đã có một kế hoạch mở rộng chiến tranh ra miền Bắc Vịnh BV giúp Johnson được Quốc hội cho quyết hành động bằng một quyết nghị.

Hồ sơ tiết lộ từ 7 tháng 9-1964 Ngũ Giác Đài có dự định ném bom BV. Trong lúc đó Johnson vẫn đã kích ứng cử viên đối thủ Barry Goldwater để nghị ném bom miền Bắc để sớm thắng trận, trong thời gian tranh cử thì Johnson đóng vai chò hò, Chính vì cuộc tranh cử mà việc ném bom phải hoãn đến năm sau.

Việc đỗ thêm quân Mỹ vào VN lần đầu tiên tháng tư năm 1965 cũng đã được tính trước và bí mật.

Bí quan về tình thế 1964, 1965

Cuối năm 1964 thái độ của chánh phủ Mỹ về VN rất bi quan. Phụ tá BT Quốc Phòng Mc Naughton đã lo ngại rằng (trong vòng 6 tháng tới 2 năm) VN sẽ cướp chánh quyền, quân đội VN thua, dân chúng bỏ chánh phủ VN, các nhân vật thân cộng và trung lập sẽ xâm nhập chánh phủ Saigon và chánh phủ sẽ đòi Mỹ rút quân rồi thỏa hiệp và BV.

Mục tiêu chiến cuộc

Có sự bất nhất trong các lời tuyên bố về mục tiêu của Mỹ ở VN.

Tháng 3-1964 Johnson tuyên bố mục tiêu của Mỹ là bảo vệ một «miền Nam VN độc lập, không Cộng Sản»

Cũng trong tháng đó, Mc Namara nhắc lại ý kiến trên, nhưng nói thêm rằng «VN là một thử thách khả năng của Mỹ giúp một nước chống lại chiến tranh giải phóng kiểu Cộng Sản... không riêng ở Á Châu nhưng trên toàn thế giới.

Đầu năm 1965 Mc Namara và phụ tá McNaughton lại nói mục tiêu của Mỹ «không phải giúp bạn hữu mà là để ngăn chặn TC». Một tháng sau, Mc Naughton lại nói về chủ trương của Mc Namara là «70% để tránh một vụ thất bại của Mỹ — 20% để giữ miền Nam VN khỏi rơi vào tay TC và 10% để giúp nhân dân Nam VN sống một đời tự do và hạnh phúc hơn»

Vụ tàu Maddox

Tàu tuầu tiếu BV tấn công tàu Maddox vào tháng 8-1964. Chánh phủ Mỹ lúc đó chối không biết có tàu Nam VN hoạt động trong vùng. Hồ sơ mật đã tiết lộ «Nửa đêm 30-7 tàu xung kích Nam VN tấn công các đảo Hòn Me và Hòn Ngự ở Vịnh BV, do Thống tướng Westmoreland yêu cầu. Có thể khi thủy quân Bắc Việt tấn công tàu Maddox họ đã lầm tưởng đó là một tàu chiến của N.V.N. chỉ mười hai giờ sau đó, không quân Mỹ trả đũa liền, chứng tỏ Mỹ đã sẵn sàng đối phó khi bị tấn công (xem kế hoạch của Mc Naughton trích dịch bên dưới đây)

Kế hoạch khiêu khích

Hồ sơ mật cho thấy các kế hoạch gia Mỹ đã sửa soạn khiêu khích cho Bắc Việt tấn công các đơn vị Mỹ, nhờ đó Mỹ có cơ trả đũa bằng cách tấn công Bắc Việt. (xem kế hoạch Mc Naughton)

Với Đồng minh và Quốc Hội Mỹ

Trong bản tài liệu tiết lộ, người ta thấy chánh phủ Mỹ đã có những kế hoạch, mưu mô để vận dụng các chánh phủ đồng minh, kè cả Lào, Nam VN, thực hiện các điều dự liệu sẵn trong kế hoạch của hành pháp Mỹ. Thi dụ như Quyết Nghị Vịnh Bắc Việt đã được thảo sẵn trước khi xảy ra vụ Maddox thứ trưởng ngoại giao Bundy đã báo cáo việc dùng một nhà ngoại giao Gia nã Đại, ông Blais Seaborn trong Ủy Hội Quốc Tế để báo cho Phạm Văn Đồng một lời đe dọa sẽ trả đũa mạnh tay nếu BV cứ tiếp tục xâm nhập miền Nam.

CUỘC GẶP GỠ CÁC TƯỚNG TRẺ THIỆU KỲ VÀ Đ.S TAYLOR

Đoạn dưới đây trích trong điện tin của tòa đại sứ Mỹ ở Saigon gửi về cho bộ ngoại giao Mỹ ngày 24-12-1964.

Nhóm tướng trẻ trong đó có trung tướng Ng. Văn Thiệu, thiếu tướng Nguyễn cao Kỳ, để đốc Chung tấn Cang và trung tướng Nguyễn chánh Thi đã gặp Đ.S Taylor và phó Đ.S Alexis Johnson. Cuộc gặp gỡ này xảy ra ngày hôm sau khi các tướng trẻ đã đòi Mỹ rút quân rồi thỏa hiệp và BV.

bắt giữ một số nhân vật thuộc Thượng hội đồng quốc gia và các lãnh tụ sinh viên đưa lên giữ ở Pleiku. Trong khi đó quốc trưởng Phan khắc Suri và thủ tướng Trần văn Hương vẫn tại vị. Cuộc đối thoại được dịch nguyên văn dưới đây cho thấy các tướng trẻ đã đổi ứng một cách xứng đáng với tư cách của những vị tướng lãnh, trước sự túc tối của viên đại sứ Mỹ, thống tướng Maxwell Taylor, trong đám tướng trẻ hai người nổi bật trong cuộc đối thoại này là ông Thiệu và ông Kỳ. Ông Thiệu nói với vẻ trầm tĩnh khôn ngoan nhưng rất cứng cỏi. Ông Kỳ nói văn hoa hơn và cũng nóng nảy hơn.

D.S. TAYLOR : Tất cả các ông có biết tiếng Anh không ? (Các tướng VN ra hiện cá, tuy nhiên người ta biết tướng Thi kém Anh văn) Tôi đã nói với quý vị bữa ăn cơm ở nhà tướng Westmoreland rằng người Mỹ chúng tôi chán ngấy các cú đảo chính rồi Hình như tôi đã nói phi lời. Có lẽ vì tôi nói tiếng Pháp không đúng, vì rõ ràng là quý vị không hiểu tôi. (Chú thích : Đ.S Taylor đọc thông thạo chữ Pháp và Đức) Tôi đã nói rằng các kế hoạch quân sự mà quý vị muốn thi hành tùy thuộc vào sự ổn định của chánh phủ. Bây giờ thì quý vị làm rõi lung tung cả chúng tôi không thể chịu đựng mãi nếu quý vị cứ tiếp tục làm như vậy. Ai đại diện cho nhóm này ? Quý vị có người nào đại diện không ?

Tướng N.C.KY : Tôi không phải đại diện cho cả nhóm nhưng tôi nói được tiếng Anh. Tôi sẽ nói rõ để ông hiểu tại sao đêm qua quân lực đã hành động như vậy,

Chúng tôi biết rõ trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi biết rõ sự hy sinh của nhân dân tôi hơn 20 năm qua. Chúng tôi biết các ông muốn có sự ổn định, nhưng các ông không thể nào có được sự ổn định nếu không có sự thống nhất,.. nhưng gần đây có các tin đồn dài về đảo chánh và có sự nghi ngờ giữa các phe nhóm. Chúng tôi nghĩ các tin đồn đó phát xuất từ Thượng Hội Đồng do một vài hội viên. Các lãnh tụ quân sự và dân sự đều thấy sự có mặt của các hội viên THĐ trên làm chia rẽ quân đội.

Gần đây thủ tướng (Trần văn Hương) đã cho chúng tôi coi một lá thư do ông chủ tịch THĐ gửi cho ông, lá thư này nói ông thủ tướng coi chừng các tướng lãnh và nói có lẽ các tướng muốn trở lại chánh quyền. Mặt khác, THĐ cũng ngăn cản việc cho hồi hưu một số vị tướng mà Hội đồng Quân lực đã đồng thuận để gia tăng sự thống nhất trong quân đội (Việc cựu Thủ tướng Hương đưa thư riêng cho các tướng coi phái chặng là một thủ đoạn khôn ngoan xui bầy các tướng ?)

Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU : theo ước pháp Thượng Hội Đồng không thể đóng vai chủ ôn được. Các hội viên THĐ phải chứng tỏ là họ muốn chiến đấu.

Tướng NGUYỄN CAO KỲ: hình như THĐ không muốn sự thống nhất. Họ không muốn đánh CS.

Có người đồn rằng hành động của chúng tôi đêm qua là thủ đoạn của tướng Khánh chống

tướng Minh, một người sắp bị hồi hưu. Tại sao chúng tôi muốn các ông tướng đó hồi hưu? Vì họ đã có cơ hội của họ và họ không làm nên trò chi cả...

Hôm qua chúng tôi đã gặp nhau từ 14 giờ 30 đến 20 giờ 30, đi đến một thỏa thuận là phải hành động. Chúng tôi quyết định bắt giam các phần tử xấu trong THĐ, các lãnh tụ SV xấu, các chính trị gia xấu và các lãnh tụ của mặt trận Nhân Dân Cứu Quốc, một tổ chức CS. Chúng tôi phải loại bỏ các phần tử gây rối và yêu cầu Thủ tướng và Quốc trưởng ở nguyên chức vụ.

Sau khi chúng tôi sẽ giải thích với dân chúng trong cuộc họp báo tại sao chúng tôi đã hành động vậy, chúng tôi muốn trở về với các đơn vị chiến đấu. Chúng tôi không có tham vọng chánh trị nào cả, chúng tôi muốn quân lực hùng mạnh, thống nhất và ổn định để hỗ trợ cuộc chiến đấu và ủng hộ chánh phủ bền vững. Quốc Trưởng Surs đã đồng ý với chúng tôi. Tướng Khánh nói là Th. T. Hương cũng đã đồng ý.

Chúng tôi đã làm những việc có lợi cho quốc gia, chúng tôi cố tạo một chánh phủ dân sự hữu hiệu. Chúng tôi đã thành công, tốt. Ngày giờ thì chúng tôi sẵn sàng trở về với các đơn vị chiến đấu.

D.S. TAYLOR: Thưa các ngài, tôi kính trọng sự thành tâm của quý ngài. Ngày giờ tôi muốn bàn đến hậu quả của việc quý vị đã làm, nhưng trước hết, có vị tướng nào khác muôn nói chi không?

ĐỀ ĐỐC CH. T. CANG: Hình như người ta coi các việc chúng tôi làm là có lỗi. Những điều chúng tôi làm là việc tốt và chúng tôi làm chỉ vì có lợi cho quốc gia,

D.S. TAYLOR: Ngày giờ xin cho tôi nói cảm tưởng của tôi, các hậu quả có thể xảy ra là: thứ nhất đây là một cú đảo chính phá hủy diễn tiến thành lập chánh phủ dân sự vào mùa thu vừa qua, mà thế giới đều ngưỡng mộ.

Ngày giờ thì thưa Tướng Ký, Ông không còn trở lại đơn vị của Ông được nữa. Các nhà quân sự quý Ông đã trở lại chánh quyền rồi. Chính trị đã ngập đèn cỗ các Ông rồi!

Bản tuyên bố của quý Ông đã cho thấy các Ông tự lập một thứ như Hội Đồng Quân Đội/Cách mạng. Việc giải tán THĐ hoàn toàn bất hợp pháp. Bản tuyên cáo của các Ông công nhận Quốc trưởng và Thủ tướng, nhưng sự công nhận đó quý Ông có thể rút lại lúc nào cũng được. Vậy thì đó là việc trả lại chánh quyền của quân đội...

(Một lát sau)

D.S. TAYLOR: Ai chỉ huy quân đội? Tướng Khánh chẳng?

Tướng N.C. KÝ: Vâng...

Tướng N.V. THIỆU: Dù Ông nói sao, cần phải nhớ là vị Tổng Tư lệnh quân đội VN ở một vị thế đặc biệt. Vì vậy Ông ta cần có các người tư vấn. Chúng tôi không áp lực tướng Khánh, chúng tôi chỉ tư vấn cho Ông ấy. Khi Ông ấy ra lệnh, chúng tôi vẫn thi hành.

ĐS TAYLOR: Thế quý vị tướng lãnh có bằng lòng tham dự chánh phủ nếu thủ tướng Hương yêu cầu không? Tôi đã nhận thấy rõ khả năng của các tướng lãnh VN rất cao. Tôi biết chắc rằng hầu hết các người có khả năng nhất ở xứ này đã gia nhập quân đội. Hồi trước, khi thành lập Thượng Hội Đồng và chánh phủ Hương đã đề nghị tướng Khánh rằng có thể giới quân sự tham dự chánh phủ, nhưng đề nghị của tôi không được chấp nhận. Ngày giờ thì có thể một số quý vị sẽ được mời tham gia chánh phủ. Quý vị có muốn như vậy không?

TƯỚNG N.C. KÝ: Tuyệt nhiên không. Tôi sẽ phản đối ý tưởng đưa quân đội trở lại chánh quyền Dân chúng họ sẽ bảo đó là một cú đảo chánh quân sự.

ĐS. TAYLOR VÀ PHÓ B.S JOHNSON (cũng nói)

— Dù thế nào thì dân chúng cũng vẫn nói.

Đ.S. TAYLOR: quý vị đã hủy bỏ Hiến Ước Lãm hời. Vì Quốc Trưởng tiếp tục sửa soạn các cuộc bầu cử không ai tin là vị Quốc Trưởng có đủ quyền hành và khả năng làm việc đó nếu không có THĐ hay là một cơ quan tư vấn... Quý vị cần phải có một cơ quan lập pháp và cần một bước đầu tiên là việc thành lập một chánh phủ, một quốc hội...

Tôi lưu ý là Thủ Tướng Hương không chấp nhận việc giải tán THĐ.

TƯỚNG N.V. THIỆU: Thủ Tướng Hương muốn chúng tôi như một bộ chỉ huy giờ?

TƯỚNG N.C. KÝ: Có lẽ nên để cho tướng Khánh nói chuyện với Thủ Tướng Hương.

T. NG. V. THIỆU: Dù sao chúng tôi không bắt giữ tất cả các nhân viên THĐ trong số 9 người, chỉ có 5 người bị giữ. Không phải họ bị bắt giam. Họ chỉ bị quản thúc tại gia mà thôi.

ĐS TAYLOR: Vẫn dè của chúng ta bây giờ, thưa quý ngài là thu xếp công việc cho xong ngay. Thứ nhất, chánh phủ sẽ phải đưa ra một thông cáo.

T. N.V. THIỆU: Chúng tôi họp báo vào chiều nay nhưng chỉ cót để giải thích các hành động mới xong...

Khi mọi người chia tay, ĐS Taylor đã nói thầm: về phía Mỹ thì thực sự chúng tôi bị rắc rối. Các ông làm bể đĩa bể chén, và bây giờ chúng ta phải làm sao vượt qua được các lọn xộn này.

(Newyork Times ngày 16-6-71)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TẠI NAM VIỆT NAM

(Do phụ tá Bộ Trưởng Quốc Phòng John T. Mc Naughton soạn ngày 3-9-64)

1 PHÂN TÍCH TÌNH THẾ HIÊN TẠI. Tình thế ở Nam VN suy kém... VC gia tăng số lượng và cường độ các cuộc tấn công... Vụ khủng hoảng cuối tháng 8 có vẻ sẽ làm tình trạng suy kém hơn nhất là khicác lực lượng chính trị chống đối làm chánh phủ NVN không còn điều khiển được chương trình bình định (ông Mc Naughton nói đến vụ biểu tình chống Ng. Khanh 25-8 và các vụ xung đột Phật Giáo Công giáo 27-8 - LTS)

2 BỀN TRONG NAM VN. Các hành động tức thời chúng ta phải làm mạnh.

(a) Thúc đẩy các lãnh tụ đang nổi bật ở NVN tiến tới một chánh phủ thực sự hoạt động

(b) Ngăn cản việc thay đổi nhân sự đang lan rộng từ trên xuống dưới,

(c) Làm cho hệ thống chính quyền từ trên xuống dưới thi hành được chương trình bình định

(d) Thiết lập căn cứ Hải quân (trong đó có TQLC Mỹ) - LTS) có thể ở gần Đà Nẵng.

(e) Nỗ lực bình định các tỉnh gần Saigon

(f) Gia tăng đáng kể vai trò quân sự Mỹ trong chương trình bình định ở NVN nghĩa là tăng số biệt kích Mỹ, các sư đoàn quâaa chính qui, không quân Mỹ v.v...

3) BÈN NGOÀI NAM VN các hoạt động ngoài biên giới VN cốt gia tăng áp lực với BV nhưng cũng cốt giảm các bất trắc càng ít càng tốt khiếu xẩy ra những hoạt động quân sự không biện minh được với công luận Mỹ và ngăn trường hợp có khuyến cáo không được có hoạt động quân sự nào.

HÀNH ĐỘNG: Ngoài việc tiếp tục các hoạt động ngoại biên (máy bay thám thính U-2 bay trên BV, phản lực cơ ở Lào...) phải điều khiển (orchestration) ba loại hoạt động thỏa mãn điều kiện: (1) Đối với Mỹ, Việt và Đ. Minh các hoạt động phải có tính cách chinh đảng (2) Khiến BV phải lo sợ, và tốt nhất là gia tăng mức lo sợ (3) Nếu có thể, phải gây ra một phản ứng quân sự nào đó của BV (4) Những phản ứng gây ra đó phải tạo nguyên do chính đáng cho chúng ta leo thang quân sự nếu chúng ta muốn và (5) Việc định thời gian và mức gia tăng các hoạt động phải được chúng ta kiểm soát với một lịch trình (scenario) có thể thay đổi lại bất cứ lúc nào.

4) CÁC HÀNH ĐỘNG TÙY TRƯỜNG HỢP: chúng ta sẽ theo dõi các hoạt động của BV có thể sẽ là:

a) Bắn hạ các phi cơ Mỹ ở Lào bằng cao xạ hay dig.

b) Xử dụng máy bay Mig ở Lào hay ở NVN (khô xảy ra)

c) Đặt thủy lôi hải cảng Saigon (khô xảy ra)

d) ..v.v..

e) ..v.v..

f) ..v.v..

CÁC ĐỀ NGHỊ CHO JOHNSON CUỐI NĂM 1964

(Do Thứ trưởng ngoại giao William Bundy viết sau khi được D.S. Taylor, Ngoại trưởng Rusk, B. T Quốc Phòng Mc Namara và Đại tướng Tham Mưu Trưởng Wheeler thao luận và chấp nhận ngày 8-9-1964)

Tình thế

1 — Khánh có thể kiểm soát được tình thế và cũng có chánh quyền NVN. Điều hay nhất mà chúng ta có thể hy vọng là Khánh và CPVN sẽ giữ được trật tự, chương trình bình định, và tổ chức phủ có hiệu lực.

2 — Họ cần thấy Mỹ tiếp tục giúp đỡ.

3 — Trong vài ba tháng tới CPVN còn quá yếu để chúng ta có thể bước thêm một bước leo thang nào, trong đó CPVN bị đe dọa hay phải đóng một vai trò quan trọng.

4 — ...

Diễn trình hành động

Chúng tôi đề nghị:

(1) Tiếp tục hoạt động hải quân ở Vịnh B.V...

(2) ...biện minh bằng sự kiện quân BV xâm nhập qua đường biển.

(3) Hoạt động không quân ở Lào do CPVN...

(4) Trả đũa từng cú một cho BV đối với bất cứ vụ tấn công quân Mỹ và Nam Việt Nam nào

Bản đề nghị trên của W. Bundy được Johnson chấp nhận, và chỉ thị hành động cho BT Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ — Bản chỉ thị gồm 7 điểm (ngày 10-9-64).

1) Về hoạt động hải quân ở BV

2) Về việc chánh phủ Nam VN đứng ra nhận biện minh về các hoạt động đó.

3) Về hoạt động không quân ở Lào

4) Về việc trả đũa các vụ tấn công của BV và VC

5) Về sự theo dõi và thay đổi chương trình.

(6) (Nguyên văn) Tổng thống nhấn mạnh lại tầm quan trọng của các hành động chánh trị và kinh tế có ảnh hưởng tức thời với NVN, thí dụ việc tăng lương cho công chức và các dự án điểm ở đô thị và các miền quê, Tổng thống nhấn mạnh thêm rằng không một hành động nào thuộc các loại trên bị trì hoãn và tạo ra cảm tưởng rằng các tài nguyên phong tiện cho các mục tiêu trên bị hạn chế. Chúng ta luôn sẵn sàng có tiền cho các dự án đáng giá trong các lãnh vực trên.

(7) về sự giúp CPVN củng cố.

KHUYẾN CÁO CỦA TRÙM CIA

Trong tập hồ sơ có bản tường trình của John McCone giám đốc Tình Báo CIA, viết cho các bộ trưởng Rusk, Mc Namara, George Bundy và D.S. Taylor ngày 2-4-65.

Ông McCone không tin tưởng việc ném bom hạn chế xuống Bắc Việt có ảnh hưởng đến chiến cuộc, ông viết :

«Chúng ta phải thận trọng về vị thế của chúng ta trong một chương trình oanh kích gia tăng từ từ. Mỗi ngày và mỗi tuần lễ đi qua sẽ có nhiều áp lực bắt ngưng ném bom. Các áp lực đó có thể do công luận dân Mỹ, do báo chí, do Liên Hiệp Quốc và dư luận thế giới. Như vậy càng kéo dài chúng ta càng bắt lợi và tôi chắc Bắc Việt biết như vậy...

«Tôi tin rằng đường lối của chúng ta sẽ có điều nguy hiểm là chỉ thúc đẩy Nga và Trung Cộng giúp đỡ cho BV và VC, vì một lý do đơn giản là họ chỉ bị một số bất trắc tối thiểu. Tôi tiên đoán là phản ứng của BV và TC sẽ là thận trọng và tính toán giúp VC gia tăng lực lượng bằng sự xâm

(Xem tiếp trang 55)

THU ĐOAN CỦA PHE HUỲNH TÂN MÃM QUÁ



BA CUỘC BẦU CỬ TỔNG HỘI SINH VIÊN

NGUYỄN LINH
(Sinh Viên Khoa Học)

Từ khi chủ tịch THSV Saigon Nguyễn Đăng Trung (67-68) bỏ trốn theo VC vì bị chính quyền cầm nã, không khí sinh hoạt của cơ quan đầu não SV Saigon bỗng trở nên uặng nề khó thở. Hội đồng đại diện SV Saigon do SV Nguyễn Thành Công (chủ tịch BĐD Y khoa) làm tổng thư ký cố gắng duy trì và đơn độc chống trả trước những áp lực càng ngày càng mạnh của chính phủ TVH. Họ đàm Balé vừa nhóm kíp, gây một niềm hy vọng cho nhóm SV khuynh tả, thân cộng ở Saigon. Sự quảng cáo của phe MTGPMN trước dư luận quốc tế cộng thêm những vận động, tuyên truyền khéo léo của Hanoi làm cho các phe nhóm «năm vùng» bấy lâu nay của MTGPMN ở thủ đô Saigon bỗng trở nên sôi nổi và náo nức, muôn xuất đầu lòi diện để «tăng công cách mạng». Phản khởi hơn nữa là cuộc sùa soạn tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ với R. Kennedy chủ trương rút ngay quân Mỹ khỏi miền Nam, thương thuyết với VC, không khi liên hiệp đã thấy ở khắp nơi, trong đầu óc mọi người, tưởng chừng như không còn bao lâu nữa, là cơ nứa xanh nứa đỏ sao vàng của MTGP sẽ phơi phới bay giữa thành phố Saigon.

Ở Saigon, nhóm SV thân cộng lần lượt bỏ trốn, trong tình thế đó, niên học 68-69 của SV lại bắt đầu với hoàn cảnh khác hơn xưa vì bị ràng buộc bởi chương trình HLQSHK. Và Huỳnh Tân Mầm, 1 SVYK năm thứ 3 đã cố ngoi ra đề cùu vân tinh thế đang nguy ngập của

toàn nhóm SV hoạt động ngầm đang bị lùng kiếm. Từ địa vị là phó chủ tịch YK, Huỳnh Tân Mầm tìm cách mua chuộc chủ tịch phân khoa này để giữ chức trưởng phòng đoàn tham gia cuộc bầu cử Hội đồng ĐDSVSG nhiệm khóa 68-69.

Cuộc bầu cử THSV 68-69

Tháng 6-1969 HĐĐDSV Sg ra với SV Nguyễn đức Thuần, chủ tịch Nha khoa làm TT ký và sau đó là cuộc vận động ráo riết của các liên danh vào ban chấp hành tổng hội. Có hai khuynh hướng rõ ràng 1 bên là các SV độc lập không thích CS, cũng không muốn lệ thuộc người Mỹ, bên kia là phe tả khuynh thân cộng. Phe thứ nhất hợp thành, liên danh do anh Hà thế Ruyệt (chủ tịch QGHC) đứng ra thành lập, phe thứ hai chưa ra mặt hẳn nhưng ngầm ngầm bố tri tổ chức và rêu rao nhóm SV Ruyệt người của Mỹ, thân chính quyền, người của đảng phái này, đảng phái nọ v.v..

Vai trò của Huỳnh T. Mầm lúc đó là phá hoại liên danh Hà thế Ruyệt.

Để thực hiện mưu đồ đó, Mầm đến ve vuốt Ruyệt để Ruyệt mới Mầm đứng chung liên danh trong chức phó chủ tịch nội vụ và Mầm còn khôn ngoan hơn nữa là hứa

hẹn về cuộc đầu phiếu để Ruyệt mặc mưu nghe theo lời Mầm mời thêm số SV thuộc nhóm Mầm vào trong liên danh mình như các SV Nguyễn Văn A, Ngô anh Võ... 1 mặt Mầm vận động xúi ngầm SV Nguyễn Văn Thắng (chủ tịch SV pham) cầm đầu liên danh khác để đối đầu với Hà thế Ruyệt. Trong khi đó, trong bóng tối Mầm và số cố vấn (năm vùng) tìm cách móc nối và thành lập 1 liên danh riêng, lợi dụng SV Nguyễn Văn Quý (chủ tịch TT QG nông nghiệp) đưa SV này vào ghế chủ tịch. Trong liên danh Nguyễn Văn Quý, Huỳnh Tân Mầm giữ ghế phó chủ tịch nội vụ. Nhóm cố vấn năm vùng đã tính toán rất kỹ. Nguyễn V. Quý nếu có đặc cử thì chức chủ tịch anh cũng chẳng giữ được bao lâu vì két vẫn để quản lý (năm đó anh sắp đi Thủ tướng vì đã gần ra trường) và theo nội quy ban chấp hành Tổng hội, phó chủ tịch nội vụ tức HTM sẽ thay thế khi chủ tịch vắng mặt, cũng cần nói rõ thêm, để chắc chắn năm vùng liên danh này nhóm cố vấn bí mật còn đưa thêm 2 đồng chí vào liên danh này nữa, để nhằm là để tránh con mắt nghi ngờ của các SV có khuynh hướng độc lập. Trong liên danh hai đồng chí chỉ giữ những chức vụ rất khiêm nhường : Nguyễn Hoàng Trúc (Pao tổng thư ký) và Nguyễn Thị Yến (thủ quỹ).

Sau khi đã bố trí xong xuôi và sau khi đã cho cả hai liên danh Hà thế Ruyệt và Nguyễn V. Thắng ăn bánh vẽ về sự đặc thắng của mình thi dùng 1 cái đệm hòn trước bầu cử tổng hội, HT Mầm và cả nhóm đến gặp Hà thế Ruyệt để tuyên bố sự rút lui của nhóm mình khỏi liên danh. Hà thế Ruyệt bị đưa vào thế «trở tay khong kịp» chỉ còn biết kêu trời. Phe Nguyễn Văn Thắng cũng không lập nổi liên danh. Sau cùng phải xin đứng kế vào liên danh Nguyễn Văn Quý và mời nạp đơn ứng cử.

Một mình một chợ, liên danh Nguyễn Văn Quý của nhóm cố vấn năm vùng là : có Ng thị Minh Châu, một SV van khoa đứng dưới cơ của nhóm Hạ đình Nguyễn tên cách lợt vào liên danh Độc Lập của SV Phạm hào Quang và tên tướng «bồn cũ soạn lại» : có thủ quỹ rút tên vào đúng nữa đệm về sáng

và từ đó, dưới sự chỉ huy của nhóm «cố vấn bí mật» HTM đã tiến lần từng bước trong âm mưu khống chế SV Saigon, Lợi dụng danh nghĩa và chờ đúng thời cơ về sự bất mãn của SV đối với chương trình HL QSHB, niềm khát khao hòa bình và chán ghét tham nhũng của quần chúng, Mầm đã khởi xướng nhiều công cuộc chống đối chính quyền và nhờ nguy trang khéo léo là SV Quốc Gia, Mầm đạt được khá nhiều cảm tình của quần chúng.

Cuộc bầu cử Tổng hội 69-70.

Mấy tháng sau, nương thế các phong trào tranh đấu của báo chí, của học sinh phản đối sự tăng học phí và sự cám phẫn của quần chúng trước các biện pháp thuế khóa, Mầm đã mang danh nghĩa của TH SV Saigon ra đương đầu với chính phủ trong dự tính đốt cháy Tổng hội, gặt chính quyền vào bẫy đàn áp để nhen nhúm phong trào đấu tranh rộng lớn.

Mầm và nhóm «bí mật» đã thành công. Mầm và hàng loạt SVHS đã bị chánh quyền đàn áp, bắt giữ. Phong trào bên ngoài nỗi dậy chống đàn áp càng lúc càng mạnh mẽ và thu hút. Cầm đầu phong trào là các SV quốc gia chán ghét bất công xã hội như Đoàn Kinh, Ng văn Thắng.., nhưng nòng cốt của phong trào được hỗ trợ và sáp đặt bởi 1 số người từ bấy lâu nay vẫn cố vấn ăn mặt năm vùng. Quần chúng bao giờ cũng có cảm tình với kẻ dám chống chính quyền, đòn hết mọi sự ủng hộ tinh thần và vật chất cho phong trào chống áp bức này.

Mầm ra khỏi tù trong sự vinh quang của một lãnh tụ SV.

Và rất nhanh tay, Mầm và cả nhóm «bí mật» gạt phăng ra ngoài những phần tử như Đoàn Kinh để nắm lấy «chính nghĩa» và cựu bộ trưởng nhiệm khóa 69-70 cũng đã diễn ra theo như ý muốn của nhóm Mầm : liên danh Phạm hào Quang bị Mầm gài người vào năm vùng là : có Ng thị Minh Châu, một SV van khoa đứng dưới cơ của nhóm Hạ đình Nguyễn tên cách lợt vào liên danh Độc Lập của SV

Phạm hào Quang và tên tướng «bồn cũ soạn lại» : có thủ quỹ rút tên vào đúng nữa đệm về sáng

từ ngày bầu cử làm liên danh PHQ đỡ vỡ – nhưng vì tính toán không lừa nước, keo đầu Mầm bị HĐĐDSV bắt tín nhiệm – keo sau Mầm mới thắng Quang với tỷ số khít khao.

Và cuộc bầu cử năm nay 70-71

Đứng trước tình thế càng ngày càng bất lợi cho mình, vì nhóm Mầm càng ngày càng có những hành động quá tròn mắt cảm tình của SV và quần chúng, nhiều khi lộ cả chân tướng năm vùng. Mầm đi đâu cũng gặp phải sự lanh đạm và chống đối như ở đại học Xã Minh Mạng Sinh Viên chán ghét ra mặt, cho Mầm là một tên phá hoại noi ăn chốn ở của SV. Đồng bào thì càng ngày càng lo ngại không dám gần Mầm. Nhóm Mầm phải thay đổi chiến lược : đường lối tỏ vẻ ôn hòa, giao thiệp cùng khắp các giới đối lập miền Nam, thực hiện một vài công tác xã hội và tương trợ SV, móc nối với nhóm ủng hộ Big Minh và nhóm Phục Hưng Miền Nam.., để làm binh phong cho các hoạt động chính trị của mình.

Nhưng SV Saigon đã nhận thấy rõ bộ mặt thực của Mầm, đã đi quá xa hơn họ tưởng nên đã có thái độ phản kháng. Và bằng chứng hùng hồn nhất là cuộc bầu cử vừa qua, các SV đại diện đã đón phiếu cho LD 2 do SV Lý bửu Lâm làm chủ tịch. Mầm đã có kế hoạch cho dài em đập phá cuộc bầu cử đã được thực hiện khi cuộc bầu phiếu đâm lại thất bại cho Mầm. Khi việc kiểm phiếu cho thấy LD 2 được 8 phiếu mà Mầm chỉ được 6 phiếu, dài em Mầm bèn gây ẩu đả. Điều đó thêm một lần nữa đã tố cáo nhóm Mầm và bọn năm vùng là những cán bộ đã được huấn luyện rất kỹ càng về các cuộc đấu tranh chính trị.

Chiến lược chiếm THSV của nhóm HTN.

Đây có thể nói là, chiến lược đã được học tập kỹ lưỡng từng bước đi, từng giai đoạn một lầu lầu chiếm đoạt quyền đại diện sinh viên.

Giai đoạn (1) tìm cách nắm giữ vai trò đại diện ở các phân khoa.

Danh sách 38 sinh viên, học sinh được cấp phát học bông

Ở các phân khoa sinh viên thường với chính trị, chỉ huy, Người của nhóm Mầm đưa ra hoặc tìm cách nắm giữ vai trò chủ tịch (là người có tư cách để bỏ 1 phiếu trong cuộc bầu cử Tổng hội) hoặc đứng xe vào BĐD để khuynh đảo và làm áp lực. Chiến lược này thành công ở vài phân khoa như TTQG nông nghiệp, y khoa, nha khoa, ở vào phân khoa khác ảnh hưởng của nhóm Mầm đang mạnh như văn khoa, sư phạm..., Mầm dùng thủ đoạn để nắm giữ BĐD.

(Trường hợp Sư phạm dù bị truất phế vì gian lận, nhóm SV theo Mầm ở đây vẫn trân trọng chiếm giữ BĐD).

Ở các phân khoa ngoài sự kiểm soát của nhóm Mầm, như khoa học

luật, QGHC... thè tim cách pha hoại bầu cử hoặc phao vu các SV đại diện các phân khoa này là công an, CIA, thanh chính quyền, đảng phái.., xử dụng quyền phát ngôn ở Tổng hội để triệt hạ uy tín họ, làm những SV này không dám có tham vọng tranh cử Tổng hội,

GIAI ĐOẠN 2: Chỉ phối Hội đồng ĐDSV và nắm giữ ban tổ chức bầu cử Tổng hội.

Để thực hiện trọng vụ mưu tính thì cần phải cướp lấy chính danh quyền điều động các đại diện SV, nhóm bí mật đã đưa người vào các chức vụ HĐDD để kiềm chế các SV đại diện khác chẳng hạn HĐDD gồm 4 chức phải chiếm cho được 3 chức, Nếu TT ký HĐDD không thuộc nhóm Mầm thì sẽ kiểm 1 người độc lập có khuynh hướng chống đối chính quyền còn 3 chức kia thuộc «dảng ta» thi mặc tình tha túng.

Quan trọng hơn cả là phải nắm giữ hoàn toàn Ban Tổ Chức bầu cử vì ban này định ra luật bầu cử, giữ kín các điều khoản ngầm và chót nữa là có quyền ra thông cáo không thâu nhận đơn ứng cử này không hợp thức hóa liên danh đặc cử nọ, vv.

Trong hai cuộc bầu cử Tổng hội hai năm trước nhóm Mầm đã thực hiện 1 cách rất kỹ lưỡng điều này. SV Nguyễn v. Lang (phe của Mầm) đóng vai trưởng ban tổ chức bầu cử NK 69,70 các SV Trần ngọc Thanh, Nguyễn duy Diêm (Đ. ếm) được coi là 1 bầy tôi trung thành nhất của Mầm) nắm ban tổ chức bầu cử 70-71 Nếu năm trước Lang đã nhận danh trưởng ban TCBC để loại liên danh Phạm hào Quang thì năm nay Thanh, Diêm, Hàm đã ra thông cáo không hợp thức hóa kết quả cuộc bầu cử chỉ vì liên danh Mầm đã THUA liên danh Lý Bửu Lâm một cách rõ rệt.

GIAI ĐOẠN 3: Bố trí và sắp đặt khi bầu cử.

Như đã thấy, nhóm HTM đã tổ chức bầu cử riêng cho mình rất đẹp, nào là cho các em HS đến ủng hộ thật đông, nào là các «bà mẹ» trong các phong trào phụ nữ cũng cần có mặt. Bố trí như vậy nhằm nâng cao uy tín và uy hiếp tinh thần của liên danh đối nghịch.

Kế hoạch diễn ra như sau : Vào cuộc bầu cử, khi Mầm đứng ra trình bày đường lối thi nhóm người ủng hộ này hoan hô cổ vũ và đến lượt liên danh kia thi giả bộ gây ồn ào làm cử tọa sao lăng lập trường của họ.

Khi cuộc bầu cử tiến hành, nếu tình thế thuận lợi cho phe Mầm, nhóm ủng hộ sẽ sửa soạn sẵn cảnh làm, 1 màn «công khép» Mầm cho bác chí chụp hình, còn nếu không, lực lượng này hợp với vai tay xung kích đã sắp đặt trước để ra tay phá bĩnh.

Kết quả

Cuộc bầu BCH/THSV SG khóa 70-71 20-1-71 tại TTQGNN diễn tiến tốt đẹp dưới hình thức hoàn toàn do chủ và thắng thắn trước sự chứng kiến đồng ý của toàn thể HĐDD SVSG gồm 19 phân khoa cao đẳng và học viện báo chí cùng hàng trăm SV. Không có một khiếu nại nào cho đến trước khi khui thùng phiếu.

Khi phiếu thứ 15 đã được khui ra, đã được trình ra cho HĐDSV cho hai liên danh, đã được đọc lên và ghi kết quả trên bảng để đem thắng lợi chắc chắn cho liên danh Lý Bửu Lâm với kết quả ghi nhận:

8 phiếu cho liên danh Lý Bửu Lâm,

6 phiếu cho liên danh HTM

1 phiếu trắng

và 1 phiếu chưa khui

thì 1 cái ghế được xô mạnh bão hiệu và mở đầu cho đàn em HTM như TQK (trong ban văn nghệ của Mầm) như LTY (huấn luyện viên võ thuật trong THSV của Mầm) cùng 1 số lau nhau thuộc lực lượng xung kích (của Mầm) xông lên hành hung thẳng tay liên danh đặc cử, bảo vệ cho phe Mầm rút lui rồi lớn tiếng lên án chính quyền phá hoại bầu cử, tuyên bố từ thù giữ THSV. Mầm còn trắng trợn tuyên bố: «Biết trước có phá hoại

Đã tới lúc tất cả mọi người và hơai hết toàn thể anh chị em SV, những người trẻ nhiệt tâm với đất nước phải suy nghĩ và cảnh tỉnh,

Như Đời đã loan trong số trước, Ủy Ban Điều Hành học bông của báo Đời và nhóm Hà thúc Nhơn xin công bố dưới đây danh sách 38 thay vì 32 như đã loan trong số trước, sinh viên học sinh được cấp học bông, cùng quý danh các Mạnh Thường Quân đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy Ban.

Ủy Ban yêu cầu các sinh viên học sinh được cấp phát học bông liên lạc với Ủy Ban bắt đầu từ 10-7-71 để linh học bông. Các em thuộc các tỉnh xa Saigon yêu cầu cho biết địa chỉ đích xác để Ủy Ban tiện gửi tiền cho các em.

SỐ HỌ, TÊN	HỌC BỘNG	THÁNG	NGƯỜI CẤP HỌC BỘNG
01- Triều Lương Ph. Anh (Gia Định) được cấp 4.000 \$		"	Bà Nguyễn cao Thắng
02- Đinh Văn Phương (Chợ Lớn) được cấp 2.000		"	Bà Nguyễn cao Thắng
03- Nguyễn Anh Tuấn (Chợ Lớn) được cấp 2.000		"	Luật Sư Lê Trọng Quát
04- Đỗ Thị Bích Ngọc (Q. Nam) được cấp 1.000		"	Bà Nguyễn cao Thắng
05- Ngô Bộ (Q. Nam) được cấp 2.000		"	Nghị viên Nguyễn Đức Kiêm
06- Nguyễn Đình Yên (Q. Nam) được cấp 1.000		"	Bà Nguyễn cao Thắng
07- Trần Thị Hiền (Phú Yên) được cấp 1.000		"	Công ty Sản xuất Âu được Tân Á
08- Bùi Thị Thu Sang (Đà Nẵng) được cấp 1.000		"	— nt —
09- Nguyễn Đình Hy (Huế) được cấp 1.000		"	— nt —
10- Nguyễn Thị Lê Khanh (Pleiku) được cấp 1.000		"	Crystal Palace
11- Đinh Phan Thái (Châu Đốc) được cấp 1.000		"	Crystal Palace
12- Võ Văn Bình (Châu Đốc) được cấp 2.000		"	Bác sĩ Nguyễn Anh Tài
13- Nguyễn Công Lý (Sài Gòn) được cấp 1.000		"	Bà Nguyễn cao Thắng
14- Lê Tân Duy (Gia Định) được cấp 1.000		"	Nghị sĩ Đoàn Văn Cừu
15- Nguyễn Trọng Kính (Thủ Đức) được cấp 1.000		"	Ông bà Hồng Hưng
16- Trần Xứng (Q. Ngãi) được cấp 1.000		"	Nhật báo Chính Luận
17- Trần Dân (Bình Định) được cấp 1.000		"	Hãng bột giặt Net
18- Huỳnh Ngọc Châu (Ba Xuyên) được cấp 1.000		"	Nhật báo Chính Luận
19- Lê Thị Tốt (Châu Đốc) được cấp 1.000		"	Nhật báo Chính Luận
20- Thạch Phìn (KBC 4563) được cấp 1.000		"	Nhà P.H. Đồng Nai và Bà Talovich
21- Mai Thị Hạnh (Biên Hòa) được cấp 1.000		"	Ký giả Thanh thương Hoàng
22- Lê Quang Trung (Kiến Hòa) được cấp 1.000		"	Đỗ Quý Toàn
23- Nguyễn Văn Khanh (Phú Nhuận) được cấp 1.000		"	Đỗ Quý Toàn
24- Lê Thị Thuyết (Huế) được cấp 1.000		"	Thanh thương Hoàng
25- Lê Kim Dũng (Sài Gòn) được cấp 1.000		"	Thanh thương Hoàng
26- Nguyễn Đình Hòa (Huế) được cấp 1.000		"	Hãng bột giặt Net
27- Bùi Tân Anh (Q. Nam) được cấp 1.000		"	Nghị sĩ Đoàn Văn Cừu
28- Phạm Chiến (Sài Gòn) được cấp 1.000		"	Tuần báo Đời
29- Lê Như Hùng (Sài Gòn) được cấp 1.000		"	Bà Bác sĩ Hoàng Văn Đức
30- Lâm Rulong (Gò Vấp) được cấp 1.000		"	Bà Bác sĩ Hoàng Văn Đức
31- Ya Thành (Sài Gòn) được cấp 4.000		"	Ký giả Thanh thương Hoàng
32- Y Krech Niê (Sài Gòn) được cấp 4.000		"	Nhật báo Chính Luận
33- Trang Thế Trọng (Gia Định) được cấp 2.000		"	Hãng bột giặt Net
34- Võ Nam (Saigon) được cấp 2.000		"	Nghị sĩ Đoàn Văn Cừu
35- Đinh Quốc Định (Saigon) được cấp 1.000		"	Tuần báo Đời
36- Hoàng Thủ (Gia Định) được cấp 1.000		"	Bà Bác sĩ Hoàng Văn Đức
37- Trang Thế Kiệt (Saigon) được cấp 1.000		"	Nhật báo Chính Luận
38- Lê Minh Hoàng thái Nguyên (Sg) được cấp 1.000		"	Hãng bột giặt Net



Lê Nghĩa
Liêm Sóc Còn,
V. Nam còn



Hai tâm thư của hai ứng cử viên Tổng Thống

gửi KHA TRẦN ÁC

TÂM THƯ CỦA HÒ HỮU TƯỜNG KÍNH GỬI KHA TRẦN ÁC

Ngày 26-6-71

Thưa anh,

Quanh đi quẩn lại, rồi tôi cũng phải nhờ anh nữa. Bạn bè của tôi trong làng văn, làng báo ốm không thiểu gì. Nhưng tìm cho ra một người ý kiến tư tưởng không giống với ý kiến tư tưởng tôi chút nào, mà lại dám đứng mũi chịu sào, mặc kệ dư luận để dẫy tôi ra dán thân vào vùng sinh lầy hôi thối, mà vẫn dán thân vào sinh lầy hôi thối ấy.

Đọc báo, chắc anh đã hay rằng tôi đương tìm chữ ký giới thiệu của một trăm nghị viên để lập liên danh ứng cử Tổng thống. Tôi không dám nghĩ rằng anh đã nhích mép cười : «Sức mẩy mà hội đủ 100 người leo lên một cái xe mà tài xế dám phanh vào một con đường... lên ruột?». Tôi lại tin rằng anh đã áu lo : «Rủi cho anh Tường, nếu có đủ 100 chữ ký, thì ánh làm sao đây? Ai sẽ đứng phó cho anh? Hai triệu đâu mà nạp ký quí? Nếu không hội đủ số thăm luật định, thì lấy tiền ở đâu mà bắt thường?»

Riêng tôi, tôi cũng áu lo về những vấn đề và lầm vấn đề khác. Nhưng tôi vẫn dán thân và kèo gọi cái tình của ông Séguin đối với tôi. Tôi kêu gọi anh giúp cho tôi tìm người đứng phó trong liên danh ứng cử TT nhiệm kỳ 1971-1975.

Cái «đệ tử quyền» của báo chí chưa có hiếu pháp nào công nhận.

Tôi muốn cho trong dịp này, ký giả hội lại để cử người đứng chung liên danh với tôi, gọi là «đệ tử», để cảnh cửa để cho báo chí, kẻ là một tập thể, nghe được cái ghế thứ nhì của một nước dân chủ.

Bất cứ ai, nam hay nữ, hội đủ điều kiện luô định, và được đại hội ký giả đắc cử, tôi chấp nhận không điều kiện nào khác hơn điều kiện do hiến pháp đã qui định.

Tôi vào làng báo từ 1930. Kể ra cũng là một lão thành. Được 1 ký giả thứ hai đứng chung LD, tôi, nếu đặc cử liên danh báo chí này chen một cái hẹp mà bước vào ngõ, ghé số một mà ghé số hai của một nước, mặc dầu chỉ có bốn năm, ha chung hơn Trinh Giáo Kim làm chồn thố ma vương» trước cuộc ly loạn nhà Tùy sao?

Vậy thi, «Kha Trần Ác — Séguin» anh ơi, anh chịu khó chịu tôi một lần nữa vậy!

oo

Và anh Kha Trần Ác một ký giả yêu nghề như anh, há anh chẳng thấy sôi nổi trong lòng một thứ «tài quốc nghề nghiệp» (Patriotisme de corporation) của làng báo minh sao?

Thân ái,
HÒ HỮU TƯỜNG

TÂM THƯ CỦA ÔNG ĐẠO THỌ

Kính gửi
Ông Kha Trần Ác
Tuần báo Đời (Saigon)

Tôi biết tới giờ này mới loan báo ưng cử e có bài trễ, nhưng với chương trình rất đặc biệt, vượt hẳn các ứng cử viên Thiệu, Kỳ, Minh và Đạo Dừa, tôi tin rằng thời gian ba tháng vận động vẫn còn rộng chán.

Sở dĩ có sự chậm trễ này vì từ trước tôi tính không ra để nhường cơ hội hy sinh cho những nhà ai quốc tên tuổi lớn trong và ngoài nước. Nay tôi lại quyết định phải nhập cuộc là bởi khoản 7 điều 10 đã loại một số các vĩ nhân yêu nước và khiến cho một số khác nản lòng trước sự tăng giá của các chữ ký giới thiệu. Còn tôi thì rất giàu lại có cả sự yểm trợ của thân hữu ở các nước đồng minh cao quý, tôi tin chắc có thể mua tất cả các chữ ký và loại luôn các ứng cử viên Thiệu, Kỳ, Minh ngay từ khai đầu.

Nay giả sử vi sơ sót nào — ở đâu và làm gì lại chẳng có sự sơ sót — khiến cho các ứng cử viên khác trả giá quá cao và mua đủ chữ ký, thì trong cuộc chạy đua với họ tôi sẽ đưa ra đường lối tranh cử như sau :

1/ ĐỐI VỚI GIỚI CÀM QUYỀN HIỆN TẠI tôi sẽ đề cho tự do muôn lựa chọn tiếp tục cộng tác với tôi, hoặc đứng ra đối lập hoặc đem hết của cải thu góp từ lâu ra ngoại quốc lập nghiệp đều được.

2/ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH tôi sẽ cho tự do khai thác dầu lửa và buôn bán thứ gì cũng được.

3/ ĐỐI VỚI GIỚI TÔN GIÀO, tôi sẽ cho tự do truyền bá, tự do mở hội chợ, tự do làm chính trị và tự do kinh tài.

4/ ĐỐI VỚI CÁC ĐẢNG PHÁI tôi sẽ cho tự do kết hợp để ủng hộ tôi hoặc rút lui từ từ hoặc muôn lập thêm bao nhiêu hệ phái mới cũng được.

5/ ĐỐI VỚI BÁO CHÍ tôi sẽ không bao giờ đục hoác tịch thâu, trái lại còn cấp bông giấy thả cửa để tha hồ đăng chuyện ma hoặc chuyện tục.

6/ ĐỐI VỚI SẮC TỘC KMER tôi sẽ chấp thuận ngay cương vị thiều số của họ, và các sắc tộc Thiều số khác nếu muốn trở thành Đa số tôi sẽ chấp thuận liền.

7/ ĐỐI VỚI CÁC GIỚI ĐỒNG BÀO KHÁC dù yêu sách bất cứ điều chi cũng đều được thỏa mãn trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

8/ ĐỐI VỚI VĂN ĐỀ CHIẾN TRANH HÒA BÌNH tôi sẽ chấp thuận cho những người chủ chiến được tha hồ di bán giết và những người chủ hòa theng hơn Trinh Giáo Kim làm chồn thố ma vương» trước

thả hò hào hoặc tự thiêu cho Hòa bình. Thêm vào đó tôi sẽ đặt thêm chương trình Chiêu hồi để thỏa mãn những người không chấp thuận đường lối Chiến tranh Hòa bình như vừa kể.

9/ ĐỐI VỚI VĂN ĐỀ CÀI TIẾN DÂN SINH tôi sẽ đề cho dân chúng tha hồ buôn bán chợ đèn để cạnh tranh cho tiến kịp người các nước đã trở nên quá giàu nhở như Mỹ Pháp Anh...

10/ ĐỐI VỚI VĂN ĐỀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ tôi sẽ vận động hủy bỏ khoản 7 điều mười trong kỳ bầu cử 1975, ngoài ra sẽ còn nói rộng các điều khoản để cho mọi công dân hề biết đi là đều có quyền đi bầu và hề biết làm giấy hoãn dịch già, biết ăn cấp tượng Chàm, biết xuất ngoại buôn lậu đều có quyền ứng cử.

Nhung nếu thiếu các điều kiện trên thì sẽ không được phép ứng cử, bởi nếu Tổng Thống của chúng ta là người chon chất thiệt thà thì dân ta sẽ bị ngoại bang cởi cổ mãi.

11/ ĐỐI VỚI CỘNG SẢN nếu họ buông súng trở về, họ sẽ được hưởng tất cả các quyền tự do kể trên như các công dân khác. Trái lại nếu họ muôn ở trong rừng thi cứ đê họ ở mãi cho thành khỉ luồn.

12/ ĐỐI VỚI TOÀN DÂN NÓI CHUNG, đường lối của tôi là bảo đảm cho họ một đời sống hoàn toàn tự do, sung túc và tiến bộ mãi mãi.

Tôi cam đoan sẽ thực hiện, và thực hiện được tất cả các điều kể trên trong nhiệm kỳ của tôi. Tôi không hứa ầu như ông Đạo Dừa là nếu không thực hiện được thì ra pháp trường cắt, hoặc thực hiện được sớm thì hứa ngồi. Hứa như vậy là hứa ầu là vi hiến, là phản dân chủ, vì Hiến pháp và Luật bầu cử không hề dự liệu các điều ấy. Trái lại, nếu sau khi được hưởng đủ thứ sướng mà đồng bào muôn hy sinh thêm tôi sẽ sẵn sàng sửa Hiến pháp để làm TT đời đời — tôi nói là đời đời chứ không phải là suốt đời. Nghĩa là nếu tôi chết thì con tôi sẽ tiếp tục làm T. thống như ông Tưởng Kinh Quốc sẽ làm Tổng thống khi ông Tưởng giới Thạch chết, như vậy lời hứa «bảo đảm tự do, hạnh phúc, tiến bộ cho đồng bào» mới chắc ăn châm phần châm.

Tôi nói là chỉ khi nào đồng bào yêu cầu hy sinh thêm thì tôi, mới sửa Hiến Pháp chứ không phải chơi trò bịa yêu cầu lập kiến nghị này nọ để sửa Hiến pháp đâu, bà con đừng sợ.

Và để chứng tỏ tinh thần tôn trọng tự do thật sự của tôi, tôi hứa sẽ sửa đổi tất cả đường lối kể trên nếu đồng bào tỏ ra không thích. Vậy đồng bào không tra điềm nào xin cho ý kiến ngay từ bây giờ để tôi kịp thời thay đổi cho thích hợp.

LIÊN DANH CỦA TÔI GỒM CÓ :

Üng cử viên Tổng thống : Tho Chiểu
Üng cử viên Phó T.T : T.T Thich Tu Do
Danh hiệu : Tự do, Hạnh phúc, Tiến bộ
Đầu hiệu : Hình gì cũng được.

Hẹn tái ngộ ông Kha Trần Ác và đồng bào trong thời gian vận động tranh cử sắp đến.

Ký tên

THO CHIỀU

Địa chỉ : Tho Chiểu Hộ số 13 Saigon

MẸ MÌN ! BẮT CÓC TRẺ NÍT !



VƯƠNG HỮU BỘT

Trong vòng ba tuần lễ, có 46 người bị tinh nghi bắt cóc trẻ nít. Trong 46 người bị tinh nghi Mẹ Mìn đó, có 39 người là Mẹ Mìn Cái và 7 người là Mẹ Mìn Đực. ngoài ra có 2 vụ hành hung tập thể đến nỗi nạn nhân gần tử thương, một vụ rượt đánh không gây thương tích đến mức bao chí phải chú ý tới.

Khi bệnh dịch tả truyền nhiễm nhanh quá, khi người ta phải tìm hiểu hệ thống phân phôi nước, thực phẩm, hệ thống vệ sinh công cộng xem có khuyết điểm gì.

Ở đây là sự truyền nhiễm các tin đồn, và ta có thể tìm thấy những bệnh trạng của hệ thống tâm lý công cộng trong dân cư Saigon. Mọi trường tâm lý đó có những triệu chứng bệnh hoạn khiếu cho vi trùng dễ truyền nhiễm và truyền nhiễm rất nhanh.

Đặc điểm của môi trường tâm lý trước hết là trạng thái bất an của dân chúng. Dân chúng cảm thấy nỗi bất an đe dọa đời sống của họ một cách thường xuyên, và bao trùm lên cuộc sống của họ một nỗi lo sợ mơ hồ.

Các nhà nghiên cứu về tâm lý xã hội, về động thái của đám đông có thể mô tả hiện tượng Mẹ Mìn đầu tháng 6 vừa qua như 1 trường hợp điển hình về cái gọi là «Truyền thống đám đông đức và vui sướng của đám đông đức và vui sướng».

tổ chức. Hai là do đời sống trong thời chiến tranh và nền chính trị chưa ổn định vì tình trạng chiến tranh đó.

Đời sống đô thị Saigon vô trật tự và đe dọa an ninh cá nhân của dân chúng, điều đó ai cũng thấy. Một hệ thống lưu thông ngột ngạt đã là một mối đe dọa. Số tai nạn lưu thông lớn lao luôn luôn đe dọa chúng ta có thể trở thành nạn nhân của một ông tài xế bất cẩn nào đó. Tác phong của những tài xế quân nhân, và quân nhân ngoài quốc làm gia tăng mối lo sợ. Nạn trộm cướp và du đảng nhất là những đào binh và bắn phục tùng, được hò hoán om som trên đài truyền hình và đài phát thanh, trên các biểu ngữ căng khắp thành phố, tạo thêm một tâm lý lo sợ hoảng hốt.

Người dân sống trong cuộc chiến hơn 20 năm, đã có cảm tưởng bất an, đời sống không lúc nào không bị đe dọa, tương lai không có chi bảo đảm. Cuộc sống chung đụng ở đó thi tạo nên những đám đông cô đơn, như xã hội học Riesman đã mô tả trong The Lonely Crowd của xã hội Mỹ, cũng là hiện tượng chung cho các đám dân cư tràn ngập. Trong thời

cảnh cô đơn của con người chim trong đám đông vô danh của đô thị, người ta càng dễ cảm thấy bất an và bị đe dọa.

Đó chính là một môi trường thuận tiện cho những tin đồn, khi các tin đó phù hợp với mối lo sợ hoảng hốt thường xuyên của dân chúng.

Tại sao lại mẹ mìn ?

Điều chúng ta phải chú ý là những tội ác khác vẫn xảy ra thường xuyên ở đó thành đã không gây nên một vụ truyền nhiễm kích động tâm lý, mà vụ mẹ mìn đã gây nên.

Những tội ác khác như du dăng ngoài đường cướp giật, như nạn cướp ngày xông vào nhà kề súng vào gia chủ đòi tiền, như nạn súng tự vệ bắn bừa bãi, như nạn bê bối đồng, cũng toàn là những mối đe dọa khủng khiếp đối với đời sống hàng ngày của chúng ta... Tại sao không có một cơ quan khích động hoảng hốt của tâm lý quần chúng về những tai ách trên ?

Ta có thể nhận thấy hiện tượng mẹ mìn có vài đặc điểm mà các tội ác khác như cướp bóc, hiếp dâm không có. Một đặc điểm là tội ác của Mẹ Mìn đã nhắm vào trẻ con. Người ta dễ kích hoảng hơn vì nạn nhân ở đây là trẻ con. Các vụ cướp của giết người, hiếp dâm tập thể không gây kinh hoảng như vậy. Chính tính cách ngây thơ vô tội và không đủ sức tự vệ của các nạn nhân đã làm cho nỗi kinh hoảng gia tăng.

Một đặc điểm khác là tính chất bí mật của hình ảnh người Mẹ, khi các bà gọi là Mẹ đó lại đi phạm tội đối với con nít. Trong 46 người bị bắt tinh nghi chỉ có 7 người đàn ông, mà cuối cùng được thả ra hết. Trong tiềm thức cộng đồng của nhân loại, người đàn bà thường bị gán cho như một nguồn gốc của cái xấu (như các nhà tiên tri Do Thái đã gán tội ăn trái cấm cho bà Eve). Hình ảnh người Mẹ ăn thịt con đã ăn sâu trong tiềm thức chúng ta từ thời hoang đường tiền sử. Chính vì vậy mà chuyện Mẹ Mìn bắt cóc con nít đã tạo nên xúc động tâm lý mạnh nhất. Không như các vụ sát nhân, hiếp dâm, là những tội ác giữa người lớn với nhau.

Đặc điểm thứ ba là tính chất thần bí mà người ta gán cho hiện tượng Mẹ Mìn vừa qua. Người ta nói đến bùa ngải của người Miền, nói đến những Mẹ Mìn bị bắt bí đánh nhử tử mà không lộ ra có cảm giác đau đớn (?) Một tin đồn lại cho rằng chính các người Miền ở bên kia biên giới đã chủ mưu bắt cóc 300 con nít để ném xuống sông Tàu bá, té xong 300 mạng mới xây được cây cầu qua sông. Tình cách thần bí đó, phù hợp với tình trạng mê tín dị đoan đang già tăng trong dân chúng thời chiến, làm cho vụ Mẹ Mìn trở nên đầy kích động. Vả lại người Việt Nam xưa nay vẫn nhìn người Miền, nhất là vùng biên giới, Thất Sơn huyền bí, như những người có nhiều thứ bùa ngải và ma lực kỳ bí.

Cuối cùng, chuyện Mẹ Mìn bắt cóc con nít này lại được tung ra vào lúc tâm lý dân chúng đang xáo động nhất. Những hiện tượng xã hội khác như tình trạng kinh tế, tình hình quân sự, nhất là mối đe dọa nhà cầm quyền vô tình tạo ra khi loa tin khám phá các vụ phá hoại của cộng sản trước ngày Quân lực tình hình xã hội trước cuộc tranh cử, và cuối cùng là tình trạng báo chí khan hiếm để tài giật gần sau khi bị cấm đoán tung cài tin tức gắt gáy và chính trị... những hiện tượng đó cũng sửa soạn môi trường thuận lợi cho vụ mẹ mìn nở lớn.

Tin đồn và báo chí

Hiện tượng truyền nhiễm, kích động tâm lý nào cũng đi đôi với các tin đồn. Một định luật về sự loan truyền của tin đồn là các tin đồn đó bao giờ cũng biện minh và giải thích cho một trạng thái tâm lý có sẵn, gồm những mối lo sợ, những nhu cầu khao khát, những quyền lợi và niềm tin của người dân.

Môi trường tung tin đồn có vang dội mạnh mẽ nhất là chợ búa. Đó là nơi mà người ta đến rồi lại đi, qua lại, trao đổi tin đồn và có sẵn các «xưởng ngôn viên» ngồi ở đó để thâu thập các tin đồn, gạn lọc các tin đồn và lưu giữ các tin đồn để truyền lại lần thứ nhì, thứ ba sau khi gạn lọc. Tất cả họ thống truyền tin ở chợ búa này đều do phụ nữ làm chủ, và phụ nữ

là giống người dễ hoảng hốt xúc động và sống bằng tình cảm, bản năng nhiều hơn lý trí.

Trong vụ Mẹ Mìn vừa qua, quả nhiên những tin đồn đều được thâu và phát ra ở các trung tâm chợ búa. Các bà các cô đã hoạt động thông tin một cách hữu hiệu vì cả tin tức về Mẹ Mìn đã phù hợp với trạng thái tâm lý bất an lo sợ thường xuyên của họ. Các tin tức về Mẹ Mìn bị đánh, bị giết, làm thỏa mãn phần nào tâm lý những phụ nữ mềm yếu ít khi có dịp bạo động, lại sống trong một hoàn cảnh xã hội tàn bạo của thời chiến. Một khía cạnh phụ nữ bao giờ cũng quan tâm đến sự bảo vệ của trẻ nít nhiều hơn.

Dù sao vụ Mẹ Mìn bắt cóc cũng xảy ra thật, ít nhất là vài ba trường hợp được cảnh sát kiểm chứng. Ngày 23-6 ông giám đốc Cảnh Sát đã thành đã trình diện bốn người đàn bà bị tình nghi là Mẹ Mìn.

Nhưng các vụ bắt cóc con nít được loan truyền trong tin đồn có hình dạng khủng khiếp hơn là thực tế xảy ra. Người ta kinh hoàng lo sợ. Mỗi kinh hoàng đó có thể giảm bớt nếu có các tin tức xác thực đánh bại các tin đồn đó. Báo chí có thể đóng vai trò đó.

Khốn một nỗi, báo chí đã không đóng được vai trò đó. Có hai nguyên nhân.

Thứ nhất là báo chí đã lập lại các tin đồn. Bên cạnh các bài điều tra xác thực mà phương tiện eo hẹp của các tòa báo không cho phép làm nhiều lăm, các tờ báo đã bắt buộc phải loan thêm các tin đồn để cho bài vở có vẻ phong phú không kém các đồng nghiệp đang cạnh tranh với nhau. Tất nhiên các tòa soạn đừng đắn cung ghi rõ «có tin đồn rằng» hoặc «nghe nói» chính như. Nhưng khi đọc giặc báo đặc giả sẽ chú ý đến các sự kiện giật gân này lứa nhiều hơn là cái chữ «nghe nói, đồn rằng». Vào đọc giả thường tin những gì đã in trên mặt báo đều là sự thật khi các sự kiện đó phù hợp với trạng thái tâm lý đang hoảng hốt của họ.

Nguyên nhân thứ hai khiến báo chí không đóng được vai trò điều chỉnh dư luận hoảng hốt, là vì sự chậm trễ của nhà cầm quyền. Ai

(Xem tiếp trang 54)



hồi ký
của HOÀNG HẢI THỦY

CON TÔI BI... MẸ MÌN VỒ

Câu chuyện tôi kể với các bạn đây hoàn toàn là sự thực: đứa con trai đầu lòng của vợ chồng tôi, năm đó mới lên hai tuổi, đã bị mẹ mìn vồ đi. Nhưng rất may, hồng phúc nhà tôi còn lớn, ông bà ông vải của tôi chắc linh thiêng nên không cho mụ mẹ mìn mang nồi con tôi đi xa, nên chỉ trong vòng 60 phút đồng hồ, tôi tìm lại được con trai tôi. Nếu không, giờ này. Nếu đứa con trai đầu của tôi bị bắt đi mất tích, chính tôi, tôi cũng không thể biết đời tôi sẽ ra sao, tôi chỉ biết chắc một điều là tôi, vợ tôi, sẽ là cặp vợ chồng khổ sở nhất cõi đời này, và ngày hôm nay, tôi không thể nào bình tĩnh kể lại chuyện này.

Năm ấy là năm 1958, thấm thoát đã 13 năm trôi qua vợ chồng tôi mới lấy nhau và sống trong một căn nhà hẻm 78 đường Mayer, tức đường Hiền Vương bây giờ. Nhà tôi ở trong xóm cách đường Mayer chừng hơn trăm thước. Năm 1948, thằng Hoài Nguyên, đứa con trai đầu lòng của vợ chồng tôi mới lên hai tuổi.

Buổi sáng ấy, vào lúc 7 giờ, tôi vừa dậy và đi vào phòng tắm rửa mặt. Vợ tôi vừa sinh đứa

con gái thứ hai được chừng nửa tháng nên vẫn còn nằm mệt trong giường. Thằng Nguyên dậy sớm chạy lon ton sau chân tôi. Cụ cậu mới nói được vài tiếng bồ về, má... nước v.v... và vẫn còn mặc quần hông đít, miệng còn ngậm một cái tí cao su, một tay cầm một cái tí cao su nữa. Nó đã cai sữa, nhưng nghiên ngâm tí cao su rất nặng. Thấy con lon ton chạy theo, tôi đưa cho nó một đồng bạc — 13 năm trước tiên Giao Chỉ còn có già lám, người Sê-đông còn có thè ăn sáng bằng 1 đồng bạc xôi — và bảo con:

— Ra cửa bảo chị Năm mua xôi con ăn...

Chị Năm là mari sén của nhà tôi. Lúc ấy ngay trước cửa nhà tôi đứng túm túm tôi năm bảy em sén. Tôi nghĩ rằng trong số đó có Thị Năm sén nhà tôi.

Chừng 15 phút sau, khi tôi sắp lên xe Vespa đi làm thì Thị Năm nhà tôi trở về, tôi hỏi Thị:

— Em đâu?

Thị ngó ra:

— Em nào đâu?

— Em Nguyên chứ còn em nào nữa? Tao vừa đưa cho nó đồng bạc bảo nó ra cửa đưa cho mày mua xôi cho nó mà?

— Con đâu có biết? Con đâu có đứng ở cửa? Con mới qua nhà bà bác sĩ về mà? Con đâu có thấy em?

Như vậy có nghĩa là chỉ thoảng một cái thằng con trai của tôi đã biến đâu mất. Thị Năm chạy nhào lên quanh xóm tìm nhưng không thấy thằng nhỏ đâu cả. Mất ư? Vô lý. Mà nếu không mất thì thằng nhỏ chỉ quanh quẩn đâu đây thôi chứ? Nó làm sao có thể đi xa được?

Người quen trong xóm cũng túa ra đi tìm thằng nhỏ cho tôi nhưng vẫn tuyệt tích. Vợ tôi sợ quá hãi chúa, ném nhũn ra, ngồi đó một đồng, muối đi tìm mà đi không được.

Lúc ấy bọn mari sén tôi thấy đứng ở cửa nhà tôi lúc này cũng đi đâu hết cả. Tai họa lớn như cái áp đến đời tôi. Lúc đó ước chừng thằng con tôi đã mất được 20 phút. Tôi nhảy lên xe Vespa chạy một vòng tìm con. Tôi chạy xe từ nhà tôi ra ngã tư Mayer — Hai Bà Trưng, vòng lên chợ Tân Định. Không thấy bóng dáng chị đàn bà nào để thằng con tôi cả.

Năm 1958, Ty CS Quận Ba còn đặt ở đầu đường Mayer, góc Dakao, tức chỉ cách nhà tôi chừng năm trăm thước. Tôi chạy vào bót báo tin con tôi bị bắt. Nhưng đường như quí vị cảnh sát không tra thường dân nói đến chuyện con nít bị bắt cóc, hoặc có nhiều người con đi lạc từng đến đó kêu toáng lên là con bị bắt cóc để rồi sau đó ít giờ lại thấy anh con đứng khóc mếu bùi nhểnh ở đầu đó gần nhà, nên thầy cảnh sát ngồi ở bàn trực hỏi lại tôi bằng một giọng không mấy thiện cảm:

— Ông nói rõ lại coi, con ông bị người ta bắt hay là nó đi lạc?

Tôi tất nhiên là bắt mẫn, cõi:

— Con tôi bị bắt, nó mới có hai tuổi nó đi đâu mà lạc?

— Được rồi. Ông chờ đây đến lượt ông khai.

Thầy cảnh sát bình tĩnh nói với tôi câu đó và chỉ cho tôi nhìn về phía ghit-sé khai báo. Lúc đó hẵn còn sớm, chưa tới giờ làm việc nhưng tôi thấy đứng trước ghit-sé đã có cả chục người. Toàn là người đến bót có đêm trước bị mất trộm, đánh nhau v.v... Nếu tôi chờ ở đây ít lát là phải một giờ mới đến lượt tôi khai.

Ruột nóng như lửa, làm sao tôi có thể chờ được một tiếng đồng hồ? Từ trong bót tôi vọt trở ra, lên Vespa chạy về nhà, lòng hy vọng khi về tới nhà đã thấy anh con tôi ngồi gọn gàng lỏng trong lòng mẹ nó. Nhưng tôi thất vọng, con tôi vẫn mất.

Tôi bỏ xe Vespa lại nhà để chạy bộ. Tôi chạy vào các đường hẻm, các xóm quanh đó hỏi xem có ai có đi lạc vào đó không. Khi chạy trở lại con đường trước đó mười phút tôi đã đi Vespa qua, tôi đến ngã tư Mayer — Hai Bà Trưng, tôi gặp một bà cụ xách giỏ đi chợ Tân Định về tối đó, tôi chặn bà và lại đề hỏi:

— Cụ có thấy thằng nhỏ nào đó hai tuổi, nő cao chừng này, đứng khóc ở đâu quanh đây không?

Tôi hỏi vụ vỡ vại mà lại trúng, bà cụ nhanh nhẹn bảo tôi:

— Ấy có một thằng bé con trai đang đứng khóc ở chợ Tân Định... Thầy chạy lệ ra đó coi có phải là con thằng không?

Linh tinh bảo cho tôi thằng bé con trai bà cụ nói là đang đứng khóc ở chợ Tân Định đó là con tôi. Không kịp cả cảm ơn bà cụ, tôi chạy thực mạng, chạy vắt giò lên cõi về chợ Tân Định. Lúc đó tôi đã tin chắc thằng bé đó là con tôi, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh tới chợ sớm được phút nào cho con tôi đỡ sợ phút đó.

Bao nhiêu năm ăn chơi sa đọa không vận động làm cho tôi mệt lả thở không ra hơi khi tôi đến chợ Tân Định. May bà bán hàng ở bên ngoài chợ bảo tôi:

— Hình như có một người đàn bà bế thằng nhỏ tôi đây đứng chờ xe buýt. Thấy thằng nhỏ khóc quá, quanh đi quanh lại khi xe buýt đến thấy mất người đàn bà ấy, chỉ còn thằng nhỏ đứng khóc ở đây...

— Nhưng thằng nhỏ đó đâu?

— Ông cảnh sát gác chợ chờ nó lên xích lô đạp đưa nó về bót cảnh sát quận Ba rồi. Ông đến ngay bót coi...

Tôi ối tắc xi bảo chạy tới bót quận Ba. Khi tôi chạy vào bót, thầy cảnh sát tiếp tôi hỏi nầy nhận ngay ra tôi:

— Con ông đi lạc mà ông bảo con ông bị bắt cóc... Cảnh sát vừa đem nó về đây nè...

Tôi chẳng còn lòng dạ nào cãi lý với ông ta. Nhưng tôi nhìn quanh vẫn không thấy bóng thằng con của tôi đâu hết. Thị ra sự để thằng nhỏ đứng lặng phêng đầu đầy lở nó lại biến mất thi phiền nèo người ta đã cho con tôi vào nơi giam giữ người gọi là «đè pô». Thầy cảnh sát giữ nhà giam cầm xâu chia khóa dẫn tôi đi xuống «đè pô», thầy mở cánh cửa sắt và gọi lớn vào trong:

— Chị nào bồng dùm thằng nhỏ lúc nãy làm ơn đưa nó ra đây. Có bố nó tới nhận nè..

Chị đàn bà chứng ba mươi tuổi áo bà ta, tóc búi, trông mặt có vẻ hiền lành, không biết giữ vì tội gì, bồng thằng bé đưa ra cho tôi. Tôi bồng con đồng tuối ra khỏi bót, vào taxi hãy còn chờ bên ngoài bão chạy về nhà. Đến lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt con tôi. Thấy bé khóc đến đỏ hồng cả hai má nước mũi sộc sẹnh, tay nó vẫn còn cầm đồng bạc tôi cho, một cái tí cao su thêm hai cái bánh bít-quy. Bánh này do mụ đàn bà vồ mổ đi mua cho nó nhưng con tôi không chịu ăn.

Tôi bảo con :

— Con ăn bánh đi.

Đến lúc đó nó mới đưa bánh lên miệng, ăn ngoan lành,

Không cần phải xử dụng đến trí óc để phán đoán tôi cũng biết rõ về vụ này như sau : đám mìn sét lúc đó đang tụ tập trước cửa nhà tôi đó không có thị Nâm, mìn nhà tôi. Con tôi ra cửa đứng đó rồi lững thững đi theo chân đám mìn đó ra đường lớn. Ra tới đường lớn bọn mìn chia tay nhau mỗi chi đi một ngã, con tôi lờ ngờ đứng đó và bị một mìn đòn bả nào đó đi ngang trống thấy xinh xắn ấm ái. Nhưng con tôi khóc quá, mìn mìn tài tử nọ đã bắt được con tôi từ đó ra tới chợ Tân Định xa tôi hơn cây số, phải bỏ thẳng nhỏ lại để lên xe buýt đi xuống Phú Nhịn một mình. Có thể là Thị không có tiền nên không đi tắc xi hay xích lô máy, cũng có thể là Thị có tiền nhưng sợ lộ không dám đi tắc xi. Nếu Thị đi tắc xi hay xích lô, máy, thoảng cái đã vào đến Chợ Lớn, Bà Chiểu, còn khuya tối mới tìm lại được con tôi nếu vạn nhất tôi có tìm được,

Tôi bỗng được con về tới nhà vào lúc 8 giờ sáng. Vì chị tôi bị mất nó trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian một tiếng đó tôi bàng hoàng như đang sống trong cơn ác mộng, tôi mới chỉ thấy sự chờ chưa thấy đau khổ. Tôi như người sống trong vùng lửa đỏ và khi đã bình tĩnh lại được tôi mới phát giác được rằng người ta thường nói đến hỏa ngục đầy lửa đỏ, đến chín từng đia ngục với những hình phạt ghê rợn như ngồi bàn chông bị nấu trong vạc dầu vv. Tôi vẫn cho đó là chuyện mê tin nhưng sau lần mất hụt đưa con trai đầu lòng tôi phát giác được rằng chuyện con người ta bị đầy ái trong chín từng đia ngục bị hành hạ thế xác và linh hồn rùng rợn là chuyện có thật, nhưng nó mơ hồ, nó trừu tượng chứ không thực tế và rõ ràng như thế. Và hỏa ngục có ngay ở đời sống này con người không phải chỉ khi chết di الموت, hỏa ngục. Nếu con tôi bị bắt đi mất thật tức là vợ chồng tôi phải sống trong hỏa ngục, chúng tôi bị ngồi bàn chông bị nấu trong vạc dầu sôi ngay trong kiếp này.

Từ đó tôi cảm thông nỗi đau đớn của những người có con bị bắt cóc, tôi cảm thông bọn mẹ mìn chuyên bắt cóc con nít chọc mù mắt cho đi ăn mày khi bị bắt ra tòa chỉ bị phạt có năm, sáu tháng tù ở. Với tôi bắt cóc con nít, phạt năm bảy tháng, một năm tù là quá nhẹ. Phải có đạo luật xử tử bọn bắt cóc con nít như ở bên Mỹ. Tôi hỏi một vài ông bạn thân phán về chuyện tại sao tòa lại xử phạt bọn

CẦN MUA LẠI GIÁ CAO

- Bộ CHỦ DỊCH ĐẠI TOÀN của Ngõ Tát Tố
- Cuốn VƯƠNG DƯƠNG MINH của Phan Văn Hùm, Tân Việt xbs.
- Cuốn CẨU ĐỐI của Ng. Văn Ngọc, Vĩnh Hưng Long xbs 1931.

Xin hỏi Ủy ban Thao tại tòa soạn ĐỜI

bắt cóc con nít như thế và được biết luật của về tôi bắt cóc trẻ con vẫn còn là luật của Tây, luật Tây cũ rich từ thế kỷ trước chỉ quy định có thể là tôi da.

Năm 1964 hay 65 gi đó có một vụ bắt cóc con xảy ra ở Saigon làm xôn xao dư luận một thời. Đó là vụ con trai của anh Nguyễn Ngọc Linh, trưởng Anh Văn, chủ nhà in, chủ báo Cựu Tông giám đốc Việt Tân xã. Bộ trưởng Thông Tin bị bắt cóc đòi tiền. Tôi có quen qua thân với anh chị Nguyễn Ngọc Linh và tôi đã từng bị ném mìn kinh hoàng hơn Hitler của người có con bị bắt cóc nên không lấy làm lạ khi gặp lại anh Linh — sau đó trai của anh được bọn bắt cóc trả lời không biết đe dọa những điều kiện gì tôi thấy mái tóc của bông nhiên có nhiều sợ hãi.

Từ đó mỗi lần có dịp, tôi vẫn viết những đăng báo kêu gọi những dân biểu hãy cấp tốc ra quyết định để phá vòng vây cho 1 sư đoàn Mỹ bị bao vây tại Khe Sanh, và sau đã dùng chung tranh cãi của lực lượng Krook gần biên giới Campuchia.

(Reuters) Khi đàn ông vén tay áo sơ mi thì cứ chỉ đó có sức quyền rũ dục tình đối với đàn bà cũng như áo hở ngực của đàn bà có sức quyền rũ dục tình đối với đàn ông.

It ra, đây là sự quả quyết trong

một phúc trình mà công ty sản xuất sơ mi Anh Wenslow Shirts công bố.

Phúc trình quả quyết cách mặc áo sơ mi đàn ông rất gợi ý đối với một đàn bà hiếu biết đàn ông.

Tay áo sơ mi vén tận cùi chỏ chắc chắn có sức quyền rũ dục và khi bắp tay đề lộ thì sức quyền rũ đó tăng gấp bội.

Một đại diện công ty kề trên quả quyết trong những năm vừa qua, sơ mi đàn ông trở thành biểu tượng tình dục. Hiện nay sơ mi bồ tát và mòng quyền rũ nhất.

CHIẾN THUẬT SẼ THAY ĐỔI HÀN

Một bài của báo Observer đăng trang đầu đã nói đến một hệ thống phòng rãnh hoàn bị do một trung tâm huấn luyện quân đội Mỹ tại California đang hoàn thành

Những người đã nghiên cứu

hệ thống này tuyên bố là hệ thống sẽ thay đổi hẳn các chiến thuật.

Hệ thống ấy dùng các máy móc để tìm đích quân, những

tia Laser, những máy truyền hình có thể quay phim trong đêm tối và những máy điện toán để phối hợp tất cả những tin tức tài liệu.

Những máy điện tử ở trên chiến

trường có thể thu thập những tin tức và cho biết quân số của địch,

hướng đi và tốc lực của họ, và

để đoán phái của địch.

ĐỜI LÂM CẨM

□ LANG BANG suut tầm □

MUỐN ĐÀN BÀ CON GÁI MÊ ?

Hệ thống này đã được thử tại VN và kết quả mỹ mãn khi Mỹ dùng đòn bẩy cho 1 sư đoàn Mỹ bị bao vây tại Khe Sanh, và sau đã dùng chung tranh cãi của lực lượng Krook gần biên giới Campuchia.

BÉ MÀ ĐÃ BAY BƯỚM

Bradford-Anh Quốc. Một nữ bác sĩ chuyên về phụ khoa đã từ chối phá thai cho một thiếu nữ 12 tuổi và nói rằng nếu trẻ con hành động như những người trưởng thành chúng phải gánh chịu hậu quả.

Nữ bác sĩ cho biết chỉ thực hiện cuộc phá thai khi cô nghĩ rằng cuộc phá thai này không trái luật.

Được biết thiếu nữ trên thích chơi túc cầu trên khu đất cô ở nơi cô mang thai với một cậu bé 13 tuổi.

KỸ THUẬT KHIẾU DÂM

Tổng thống Marcos cho biết công sản tại Phi Luật Tân hiện nay đang sử dụng ma tuý và tình dục trong số các kỹ thuật chiến đấu khác mà ông cho còn nguy hiểm hơn những chiến thuật hồi những năm 1950.

Công sản đã dùng hai kỹ thuật trên để phá hủy đời sống tinh thần của thanh niên Phi.

NGA LÊN CHÂN

Bà phi hành gia Nga Sô trên trạm không gian Salyut hồi sáng chủ nhật vừa qua đã phá được kỷ lục của Hoa Kỳ về thời gian thực hiện được dự án không, từng là ước mong của người Âu Châu.

Tính đến 1330 sáng Chủ Nhật, ba phi hành gia của chiếc Salyut đã ở trên không gian được 13 ngày 18 giờ 35 phút tương đương với thời gian bay của chiếc Gemini 7 hồi 1965. Phi thuyền Gemini 7 đã giữ được kỷ lục đến tháng sáu năm ngoái.

Khi 2 phi hành gia Nga đã ở trên không gian gần 18 ngày với chiếc Soyuz 9.

THÊM MỘT HÀNH TINH NỮA

Khoa học gia Henry Courtney tuyên bố với các phái đoàn tham dự hội nghị không gian quốc tế rằng ông tin chắc là có một hành tinh thứ 10 trong thái dương hệ. Hành tinh này còn nằm ở một quỹ đạo gần mặt trời hơn cả Hỏa Tinh.

ĐÔNG KINH RUNG RINH

Một trận động đất có tần độ trung bình đã làm rung chuyển Đông Kinh và các vùng phụ cận hôm thứ hai vừa qua. Tuy nhiên không có ai bị thương tích hoặc tử vong nào được ghi nhận.

CÁC CÔ ĐÙNG LO

Melbourne. Bệnh bạch huyết và vài hình thức của bệnh ung thư có thể sẽ được ngăn chặn hoặc chữa khỏi trong 10 năm tới.

Bốn chuyên viên nghiên cứu ung thư tuyên bố như vậy trong một phiên họp y tế tại Melbourne.

ĐƯỜNG HẦM DƯỚI BIỂN

Anh và Pháp loan báo chương trình thực hiện các công ty hàn hợp để cứu xét việc mở một đường hầm dưới eo biển Anh trong thập niên 1970.

Việc nghiên cứu cuối cùng đã khởi sự và một quyết định sẽ đưa ra trước cuối năm 1973 xem có thực hiện được dự án không, từng là ước mong của người Âu Châu.

Chunel, tên lóng được đặt cho con đường dưới đất nối liền nước Anh với đại lục Âu Châu, sẽ được xây dựng trước cuối năm 1978 nếu dự án được thực hiện ngay.

Viết về cuộc bầu cử Tổng Thống Việt Nam tháng 10



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Cuộc bầu cử Tổng thống VN vào tháng 10-71, hiện đang là đề tài bình luận của khắp thế giới. Thật ra nếu chỉ việc bầu cử không thời của một quốc gia thì vấn đề không quá quan trọng như thế. Cuộc bầu cử Tổng thống tại VN không thuần túy chỉ về vấn đề nội bộ VN, mà nó còn quan hệ đến cục diện thế giới nữa.

Cuộc chiến tranh dai dẳng VN hiện nay đều có sự can dự hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp của các đại cường. Hay nói đúng ra đây là một cuộc chiến tranh thế giới thâm hẹp, nó có ảnh hưởng giàn chuyền tới tình hình chung của cả nhân loại.

Để tỏ ý chí Hòa bình của mình, Hoa Kỳ cần phải sớm giải kết chiến tranh VN, mà họ là nước trực tiếp can dự vào. Để tỏ thiện chí hòa bình của mình với Mỹ, nước Nga cũng đành phải giúp Mỹ sớm rút ra khỏi chiến trường VN. Để chứng minh rằng mình sẵn sàng muốn sống chung Hòa bình với thế giới, Trung Cộng cũng muốn chiến tranh VN chấm dứt.

Tức là hòa bình VN đã hội đủ điều kiện quốc tế để kết thúc. Vấn đề còn lại chỉ là làm sao cho các phe phái được buông súng một cách êm đẹp mà không bên nào cảm thấy tự mất mặt. Nếu có sự nhượng bộ của một bên nào đó thì cũng chỉ là sự nhượng bộ ngầm, còn trên thực tế thì những danh nghĩa mà của các phe theo đuổi hầu như đều đạt được cả để dễ bề tuyên truyền giải thích.

Về phía Nam VN, thì chế độ tự do hoàn toàn được tôn trọng, có nghĩa là CS không thể công khai xích hóa được miền Nam, Chính vì điểm này mà phe bên kia đã không bao giờ dám đòi hỏi hủy bỏ Hiến pháp dù hiến pháp đó rõ rệt đặt cản bản là chống cộng mà họ chỉ đòi hỏi phải thay thế những người lãnh đạo đương nhiệm.

Điều đó có nghĩa là họ muốn đồng hóa mục tiêu của mặt trận CS tại miền Nam với đối tượng của dân chúng là chống chính quyền, trong khi đó phe bên này đã cố đi xa hơn, là kèn gọi bên kia buông súng để tham dự một cuộc tổng tuyển cử tự do tại NVN, để không những chỉ lựa người lãnh đạo chính quyền mà còn có thể quyết định cả chế độ nữa.

Thế mà họ vẫn không chấp thuận, hay khác họ không dám chấp thuận, vì họ biết lì nǎng của họ chỉ có thể phát triển được là nhờ trau dồi bạo động, còn một khi phải công khai tranh đấu hợp pháp và dân chủ thì họ không còn cách cưỡng bức và lôi cuốn được dân chúng nữa.

Vậy ý đồ chính của họ tại miền Nam này là Họ chỉ muốn miền Nam ở mãi trong tình trạng thối nát yếu kém, và có một chính quyền không chống Cộng, để họ nuối, dưỡng lực lượng trong thế «cách mạng», rồi chờ cơ hội chót, tức là hội điều kiện quốc tế, họ mới tiến tới việc lật đổ chế độ tại Nam VN để thiết lập chế độ CS.

Đến đây thì chúng ta không ngạc nhiên, khi mà CS đòi phải có chính quyền liên hiệp VN, mà trong thực tế thì họ không mấy thích về giải pháp này, bằng thấy một chính quyền không dám chống Cộng tại NV, để cho họ được tự do thao túng nông thôn VN. Thế nên đã nhiều lần đòi hỏi phải có chính quyền liên hiệp không có Cộng sản trong đó.

Và mới đây nhất, cả thủ tướng TC Chu Ân Lãnh, thủ tướng BV Phạm Văn Đồng đều ngồi nếu Mỹ để tướng Dương Văn Minh lập chính phủ liên hiệp tại Nam Việt thì họ sẵn sàng trả lại trọng hiến định Geneva 1954, có nghĩa là BV không can dự vào nội bộ của Nam VN nữa. Dù trước Tướng Dương và Minh đã tuyên bố ông không là trưởng 1 chính phủ Liên Hiệp có CS tại Nam

Kiểm điểm ứng cử viên Tổng Thống tháng 10

Hiện nay hầu như rõ rệt có 3 người quyết định tranh ghế TT, người ngồi ý đầu tiên là Tướng Nguyễn Cao Kỳ, rồi đến Tướng DV Minh, và người chưa chính thức tuyên bố (15-6) nhưng rõ ràng là Tướng Ng. Văn Thiệu.

Tướng Kỳ là đương kim PTT, người tự nói rằng chơi soi nước từ bốn năm qua, người mà trước đó hồi còn làm chủ tịch UBHPTU đã có quyền, đã từng đưa đơn ứng cử TT 1971, nhưng cuối cùng đã bỏ cơ hội để trở thành TT, như chức đó cho tướng Thiệu.

Khác với thông lệ của các nước Dân Chủ khác, TT với PTT luôn luôn hỗ trợ cho nhau trong các cuộc bầu cử, ở tại VN PTT lại là người chống đối mãnh liệt với TT, sự chống đối đó được lộ ra qua những lời tuyên bố đầy hả hả học và mỉa mai của cả hai bên.

Tướng Kỳ hầu như đã có hẳn một quan niệm dứt khoát là không ăn thì đạp đỗ, chính vì vậy mà cuộc bầu cử sắp tới nếu tướng Thiệu quyết tham dự thì sẽ có một không khí rất sôi nổi và căng thẳng qua những lời chỉ trich của đôi bên.

Những lời chỉ trich đó có lẽ không đánh deng gì lập trường căn bản của hai bên, mà chỉ là những lời chỉ trich từ cách cá nhân, vì hai tướng Thiệu-Kỳ hầu như đều chung một lập trường và chủ trương là chống Cộng. Nếu có khác nhau là tướng Kỳ dám mạnh miệng tố Mỹ hơn là tướng Thiệu. Điều này khiến tướng Kỳ có thể chiếm được một số phiếu đáng kể của những người chống Cộng đồng thời ghét Mỹ tại Nam VN.

Tướng Minh, được gọi là người hùng của Cách mạng 63, nguyên Quốc trưởng đã bị tướng Khánh chinh lý. Ông từng bị bắt đơn ứng cử Tổng Thống năm 1967, hiện ông đang được dư luận quốc nội quốc ngoại tung đầy lên rất cao. Ông là một người hiền lành đến độ chậm chạp, khiến cho những người cộng tác thường phát bực lên với ông.

Nếu ở chế độ đại nghị, ông chỉ giữ ngôi vị Quốc trưởng trọng tài thì có lẽ hợp với ông hơn là ở chế độ Tổng Thống. Hiện nay ông quyết ra tranh cử Tổng Thống thì ông phải dùng tới một bộ đầu não thật vững. Chính vì điều đó mà nhiều người ngại rằng ông sẽ bị bộ đầu não đó cheo lái đi xa hơn là bản tâm ông muốn.

Cho đến giây phút này thì ông Minh đang ở thế lợi hơn các ứng cử viên khác nhiều. Lợi thứ nhất là về cả mặt quốc tế lẫn quốc nội, ông được các phe phái, nhất là các phe làm chiến nhận như 1 người ít nguy hiểm cho họ. Lợi thứ hai là luật bầu cử Tổng Thống kỳ này đã ngầm không cho những liên danh đối lập với chính quyền có điều kiện xuất hiện nhiều. Hầu như người khác với đường lối «chống không» của tướng Thiệu chỉ có mình ông. Lợi thứ ba, là tướng Kỳ xuất hiện như một thử đổi lập nội bộ với tướng Thiệu. Số phiếu của tướng Thiệu sẽ bị chia rất nhiều.

Tướng Thiệu, đương kim Tổng Thống, người có nhiều điều kiện thắng cử nhất hiện nay. Ông chỉ có thể bị thất cử trong trường hợp cuộc tuyển cử này được hiểu ngầm là một giải pháp kết thúc chiến tranh quân sự tại Nam Việt Nam. Nhưng dù vậy, dù ông có thắng cử thi số phiếu đạt được của ông cũng không thể vượt quá xa đối với các Liên danh khác.

HK và cuộc bầu cử tháng 10

Viết về bầu cử của VN mà phải nhắc tới Mỹ là cả một sự khó chịu nhưng thực tế phủ phàng là thế. Người Mỹ đã vào VN quá lâu rồi, chính tinh VN không sao thoát khỏi sự chi phối không ít thi nhiều của người Mỹ. Chứng cứ cụ thể là đại sứ Mỹ

ông Bunker đã tiếp xúc với cả ba ứng cử viên TT để về Mỹ phục trình tình hình bầu cử tại VN thi rõ.

Không phải đợi đến hành động trên của ông Đại sứ Mỹ, mà từ lâu, người Việt đều đã hiểu, cả ba ứng cử trên đều có liên hệ với Mỹ. Cho nên trên đại thể thì bất cứ người nào thắng cử vào tháng 10 người Mỹ cũng không đáng quan tâm,

Nếu phải lựa một trong ba ứng cử viên sau đây cũng chỉ là Mỹ muốn ứng dụng một giải pháp nào đó tại VN mà thôi.

Ví dụ, nếu người Mỹ tiếp tục con đường Việt hóa chiến tranh, không chịu để cho VN nhượng bộ Cộng sản một điều nào, dù điều đó chỉ có trên danh nghĩa về mặt tuyên truyền, thì họ sẽ nghiêng về đương kim Tổng thống đôi chút. Như vậy chiến tranh VN sẽ tiếp tục bước sang năm 72 để đi lẩn với tàn lụi v.v..

Nếu người Mỹ nghiêng về giải pháp Dương Văn Minh, có nghĩa là hòa dịu đôi chút về danh nghĩa với Cộng sản, như phe Cộng đã đánh tiếng thì đó cũng chỉ là để thử thách xem thiện chí của Cộng sản tới mức nào.

Thêm vào đó hoặc muốn rút ra khỏi VN để tạm thời dập các đợt dậy sóng phải lo đối phó với Cộng sản qua giải pháp Dương Văn Minh, tức là trên danh nghĩa Mỹ chấm dứt việc tham chiến của quân đội Mỹ tại VN, để chuyển sang một hình thức chiến tranh giữa người Việt với người Việt có sự hậu thuẫn của nhiều quốc gia liên hệ.

Hay là đã đến lúc phe bên kia muốn rút lui khỏi chiến tranh VN mà sự rút lui đó họ muốn không phải là sự thất trận, nên Mỹ phải sử dụng tới giải pháp Dương Văn Minh, một giải pháp mà chính Tầu Cộng và BV đã công khai thừa nhận.

Tất cả những điều nêu trên đây chỉ là giả thuyết, nhưng điều rõ ràng là cuộc bầu cử tháng 10 diễn ra đúng kỳ hạn, không bị vướng vào vấn đề thời cuộc, hoặc các liên danh vừa nêu trên không có ai tự ý rút lui, thì cuộc bầu cử tháng 10 này cũng chỉ là một cuộc trắc nghiệm của Mỹ mà thôi.

Cuộc trắc nghiệm xem các khuynh hướng đích thật của dân chúng VN ra sao, từ đó người Mỹ nắm vững được tình hình VN hơn để có những quyết định quan trọng về chiến lược trong tương lai.

Điều tiếc rằng, hiện nay tướng Kỳ lại sắm vai trò chống Mỹ, nên việc chống đối đó mất vẻ hào hứng. Nếu trong cuộc bầu cử tháng 10 này có thêm được một liên danh đích thật là Quốc gia với lập trường dân tộc dứt khoát, chủ trương hành chủ động cho Dân tộc thì cuộc trắc nghiệm này thật sự đầy đủ.

Nhưng đích thật người Mỹ không may lo ngại Cộng sản bằng người quốc gia chủ động, nên còn khuya những người lý tưởng đó của Dân chúng VN mới xuất hiện nổi. Chính vì vậy mà cuộc kháng chiến của dân chúng VN còn dài và còn nhiều giao tranh như hào hứng ở ngày mai.

MÀN ĐẦU CỦA CUỘC
VẬN ĐỘNG TRANH CỨ
TỔNG THỐNG 1971

Giải pháp
hòa giải
của tướng
Big Minh



UYÊN THAO



Người của giai đoạn

Sau cuộc đảo chánh 1-11-63, ông Dương văn Minh đã bước tới nắc thang cuối cùng của một chính khách cũng như của một binh gia vào năm 1964. Nhưng năm 1964 có lẽ cũng là năm mà ông Dương vàn Minh phải ngậm đắng nuốt cay nhiều nhất. Cấp bậc Đại tướng và địa vị Quốc trưởng mà ông đạt được đã được dư luận đánh giá như những món quà an ủi dành cho một người còn chút uy danh, nhưng thực sự không có tác dụng nào đáng kể trong cuộc vận động tranh đấu chung của đất nước. Vì thế, khi ông lên đường nhận chức Đại sứ Lưu động, nhiều người đã nghĩ rằng sự nghiệp của ông sẽ đóng lại tại đó. Kể từ đó cho tới năm 1969, thỉnh thoảng một vài nguồn tin từ ngoại quốc gửi về cho biết cuộc sống của ông có vẻ rất xa rời với đời sống ch. trị, mặc dù cuối năm 1967, ông vẫn gửi hồ sơ về nước tham dự cuộc đua dành chức vị Tổng thống đầu tiên

của nền đệ nhị Cộng hòa. Theo các nguồn tin trên, hàng ngày ông Dương văn Minh hầu như chỉ dành trọn thời giờ cho các cuộc vui thể thao hoặc chơi domino với bạn bè. Nhiều lúc, qua những nguồn tin đã kể, người ta thường như thực sự cảm thấy ông Dương văn Minh chỉ còn là một người dân lo an phận thủ thường trong cuộc sống ly hương. Chính giữa lúc cảm tưởng trên của mọi người được củng cố thì ngày sao Dương văn Minh lại chiếu sáng trở lại, dù ông vẫn không thay đổi nếp sinh hoạt. Tiếp đó chuyển trở về nước của ông được coi như 1 biến cố chính trị lớn hay ít nhất cũng được coi như một dấu hiệu báo trước một biến cố nào đó. Sự kiện chuyển biến đột ngột này đã đưa ông Dương vàn Minh lên hàng một nhân vật quan trọng trên võ đài chính trị VN suốt từ năm 70 tới nay.

Dư luận đã hơn một lần cho rằng ông sẽ là người của giai đoạn

Ông Dương văn Minh đã trả

thành 1 nhân vật quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhờ vẫn đề vẫn hồi hòa bình. Cuộc bối đàm cù cưa tại Ba Lê đã khiến dư luận nhiều lần nhắc nhở về sự xuất hiện trở lại trên chính trường miền Nam của ông Dương vàn Minh như một lối thoát chung cho tất cả các phe phái.

Dư luận nhận định rằng ông Dương vàn Minh, dù sao vẫn là một tướng lãnh còn đầy đủ uy linh đối với khối quân nhân tại miền Nam. Đồng thời, ông lại là người chủ trương một đường lối chính trị tương đối được các lực lượng đối lập tại miền Nam chấp nhận. Với CS, ông cũng được nhìn như một nhân vật có thể chơi được, vì ông không chủ trương «chống Cộng đến cùng». Hơn nữa, một người em của ông là Dương văn Nhật hiện là một tướng lãnh trong quân đội CS. Dư luận cho rằng với những điều kiện đó tiếng nói của ông về vấn đề vẫn hồi hòa bình là những tiếng nói quan trọng. Cho nên không phải chỉ có báo giới chờ đợi ông Dương vàn Minh lên tiếng mà nhiều giới khác cũng chờ đợi một cách nồng nàn từ hai năm nay.

Giải pháp hòa giải

Trong bài diễn văn dài gần 30 phút, ông Dương vàn Minh đã nói thật nhiều về vấn đề Hòa Bình.

Trước hết ông Dương vàn Minh xác định rằng ông không bao giờ là một con cờ, nếu có một ván cờ hòa bình quốc tế. Cũng theo ông, nếu có một ván cờ hòa bình quốc tế thì kẻ thù thiệt đầu tiên chính là dân tộc VN. Cho nên, ông đã nhấn mạnh «vấn đề VN phải do người VN giải quyết và giải quyết với nhau». Trên căn bản nhận thức này, ông cho biết sẽ cố gắng tích cực góp phần vào việc vẫn hồi hòa bình với thể đứng «về phía này, bên cạnh các chiến hữu quốc gia». Chứ không phải với thể đứng ở giữa các phe làm chiến.

Sau đó, ông đã nêu ra một số lý lẽ để giải đáp một câu hỏi do chính ông nêu ra; «Tại sao phải sớm tái lập hòa bình?»

Theo ông, phải sớm tái lập hòa bình vì như thế có lợi cho dân tộc, cho những người quốc gia và cho quân đội.

Đối với dân tộc, sớm tái lập hòa bình sẽ đẩy lui được hiểm họa bị kiệt quệ và rơi lần vào vòng lây khu vực ngoại bang.

Đối với những người quốc gia, sớm tái lập hòa bình là con đường duy nhất để dành lấy chính nghĩa vì nước vi dân và cũng để tránh bị xô đẩy vào tình trạng xã hội phân hóa, thối nát, nghèo khổ.

Đối với quân đội, sớm tái lập hòa bình để bớt phung phí xương máu và để cho binh sĩ khỏi mất dần tin tưởng nơi chánh quyền.

Cuối cùng, ông nêu ra công thức vẫn hồi hòa bình như sau :

«— Chấm dứt cảnh huynh đệ tương tàn.

— Thoát khỏi sự lệ thuộc ngoại bang.

— Hòa giải các thành phần thù nghịch của dân tộc dựa trên một thể thức song tồn không cho phép bên nào tiêu diệt bên nào, để có thể tiến dần tới việc hòa giải những mâu thuẫn và thống nhất đất nước một cách thanh bình trong tương lai».

Vấn đề hòa giải giữa hai miền cũng được trình bày tóm tắt hơn về chi tiết như sau :

«Sự hòa giải nói trên có hai khía cạnh : hòa giải miền Nam với miền Bắc và hòa giải giữa những người sinh sống tại miền Nam với người sinh sống tại miền Bắc với nhau. Sự hòa giải giữa hai miền chỉ có thể thực hiện khi nào miền Bắc nhìn nhận tính chất không CS của miền Nam và chấp nhận sự phân chia trong một thời gian nữa.

Trong khi chờ đợi ngày thống nhất, hai miền sẽ nối lại quan hệ bình thường, phát triển những liên lạc kinh tế và văn hóa.

Sự hòa giải giữa những người sinh sống tại miền Nam chỉ có thể thực hiện khi nào cả hai bên chấp nhận quy luật của chế độ dân chủ, vốn là lý tưởng của miền Nam, khi nào cả hai bên dành cho nhân dân miền Nam quyền quyết định tối hậu về tương lai của mình, qua một cuộc bầu cử trong sạch và tự do. Giải pháp này chính là quyền tự quyết».

Duyệt lại toàn bộ những ý kiến trên, người ta thấy có 3 điểm đáng lưu ý:

— Thứ nhất, ông Dương vàn Minh chính thức xác nhận rằng ông vẫn đứng ở bên này, cạnh các chiến sĩ quốc gia, chứ không đứng giữa hai phe. Nói một cách khác, ông Dương vàn Minh đã phủ nhận các dư luận cho là ông chủ trương trung lập hoặc liên hiệp với CS.

Thứ hai, ông Dương vàn Minh quyết liệt bài bác chủ trương dùng chiến tranh để giải quyết chiến tranh. Theo ông, muốn có hòa bình chỉ có một nguyên tắc là hòa giải, hòa giải giữa miền Bắc với miền Nam và giữa các phe phái trong nội bộ miền Nam.

— Thứ ba, căn bản của tinh thần hòa giải là miền Nam phải có một chính quyền dân chủ thực sự và miền Bắc phải tôn trọng chế độ miền Nam. Với những người CS tại miền Nam, căn bản của tinh thần hòa giải là phải chấp nhận quy luật dân chủ.

Trong 3 điểm trên, chỉ có 2 điểm sau là thực sự quan trọng vì đã phản ánh rõ lập trường hòa bình của ông Dương vàn Minh. Điểm đầu tiên sở dĩ được nêu ra có lẽ chỉ vì người phát biểu đã tự cảm thấy cần phải có một cuộc thanh minh mà thôi. Nhưng chỉ nhìn vào 2 điểm trên, người ta thấy «giải pháp Hòa bình Dương vàn Minh» đã có tầm mức hiệu lực như thế nào?

Triển vọng của giải pháp

Trên đại thể, 3 kiến của ông Minh thực ra cũng chẳng khác gì ý kiến của ông Thiệu từ trước tới nay, hoặc của ông Kỳ trong thời gian gần đây. Điểm khác biệt có lẽ chỉ có ở cách làm. Nếu ông Thiệu chủ trương tiến tới trạng huống Bắc CS — Nam Quốc Gia bằng cách đẩy lui khỏi miền Nam những lực lượng CS xâm nhập thì ông Dương vàn Minh đã chủ trương là yêu cầu BV đem các lực lượng đó về. Trên thực tế, đường như ông Thiệu cũng đang làm công việc này qua cuộc hội đàm Ba Lê, nhưng ông đã không làm nổi bật là cho tới hiện nay. Vì thế, ông Thiệu đã rơi vào cái hố mâu thuẫn theo như ông Dương vàn Minh chỉ trích là vừa ho hão hòa bình vừa tiếp tục chiến tranh. Nếu đang ngồi ở địa vị của ông Thiệu chiếu theo ý kiến trên, chắc chắn

Ông Dương văn Minh đã cho quân đội VNCH ngừng bắn, dù thái độ của bên kia ra sao. Tất nhiên, khi hành động như thế hẳn ông Dương V. Minh tự tin rằng ông sẽ không bao giờ bị cộng sản lợi dụng cơ hội để tìm ra đáp số cho bài toán mà họ đang cố giải. Không ai hiểu rõ những lý do đã tạo nên niềm tin này của ông Dương văn Minh nhưng ít nhất người ta cũng thấy ông Dương văn Minh đã nghiêm về phía những người nghĩ rằng Cộng Sản lúc nào cũng có sẵn thiện chí hòa bình.

Hơn thế nữa, ông Dương văn Minh còn không che dấu rằng ông cũng rất tin tưởng ở thiện chí tôn trọng qui luật dân chủ của những người Cộng sản. Vì thế, ông mới tuyên bố rằng khi miền Nam có một chính quyền dân chủ thực sự và vững mạnh thì Cộng Sản sẽ phải chấp nhận cuộc hòa giải trong tinh thần «song tồn».

Tóm lại, nếu ra giải pháp hòa giải, ông Dương văn Minh đã nhắm vào phe quốc gia tại miền Nam nhiều hơn là nhắm vào phe Cộng Sản.

Giải pháp này đã được xây dựng trên căn bản lập luận là chính miền Nam phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến hiện nay và sẽ còn phải chịu trách nhiệm về sự kéo dài cuộc chiến nữa. Đây là căn bản mà nhiều người khác không chấp nhận trong số có cả ông Thiệu lẫn ông Kỳ vào những ngày trước đây.

Phải thành thực và vò tư mà nhận định rằng chiến tranh không chỉ là kết quả bắt buộc do thái độ chính trị của các chính quyền miền Nam. Cũng lại phải thành thực và vò tư mà phát biểu rằng không thể hoàn toàn tin tưởng là CS đã luôn luôn có thiện chí hòa bình.

Nếu cứ nhất định nghĩ ngược lại để hoạch định một giải pháp như ông Dương v. Minh thì người ta có nhiều triền vọng để gặt hái một trong hai kết quả sau :

— Hoặc giải pháp đó sẽ mãi mãi chỉ là những lời lẽ không tưởng, vu vơ, bởi ngay cả trong trường hợp được Miền Nam chấp nhận chưa, chắc Cộng Sản thuận tình.

— Hoặc giải pháp đó sẽ đẩy Miền Nam vào một thế thù địch hoàn

toàn; bỏ tay trước mọi mưu toan lẩn tránh của Cộng Sản.

Bài diễn văn của ông Dương v. Minh ngày 17-6 đã có những lời lẽ hết sức khéo léo. Tuy nhiên nếu nhìn thẳng vào nội dung chính yếu của nó, như thế vẫn mang nhiều tính chất phủ phiếm. Giá trị của giải pháp hòa bình do bài diễn văn nêu ra chỉ có thể được cùu ván bằng một điều kiện duy nhất là ông Dương văn Minh đã tìm được hứa hẹn cụ thể nào đó của phe bên kia. Nhưng ngay cả trong trường hợp này cũng không có gì bảo đảm là miền Nam sẽ không bị Cộng Sản thao túng, khi giải pháp đã thành hình.

Đi xa hơn nữa, người ta có thể giả dụ rằng phe bên kia quả đã có sẵn thiện chí như ông Dương văn Minh tin tưởng. Nhưng liệu họ có đủ quyền hạn để hành động theo thiện chí đó hay không trước áp lực của các quốc gia CS đàn anh ? Ông Dương văn Minh có dè ra một yêu cầu là phải thoát khỏi sự lệ thuộc ngoại bang. Trong trường hợp giả dụ ông Minh có thể đưa miền Nam thoát khỏi ảnh hưởng chi phối của Mỹ thì đã có gì bảo đảm là miền Bắc có thể thoát khỏi ảnh hưởng chi phối của Trung cộng ? Thành ra, dù nhìn trên khía cạnh nào, người ta cũng chỉ thấy ông Dương văn Minh vẫn là một nhà thể thao chính trị hơn là một chính khách ham chuộng thể thao.

Nhiều người có thể phê phán rằng nhận định này được đưa ra có phần quá sớm. Bởi dù sao, ông Dương văn Minh vẫn chưa nêu rõ kế hoạch vận động hòa giải của ông mà mới chỉ đề cập tới những nguyên tắc. Lời phê phán đó chỉ hữu lý phần nào mà thôi vì chắc chắn mọi kế hoạch vận động của ông Minh sẽ không thể dựa trên một căn bản nào khác với niềm tin tuyệt đối đặt ở thiện chí của phe bên kia. Tin tưởng bao giờ cũng là điều kiện cần có trong mọi nỗ lực hoạt động, mọi dự án đi tới, nhưng không ai có thể đặt trọn một dự đoán trên căn bản tin tưởng hoàn toàn vào một điều không có gì chắc chắn phải xảy ra.

Những người chờ đợi tiếng nói của ông Dương văn Minh, vào giờ phút này, đã được thỏa mãn. Nhưng

những người từng kỳ vọng ở ông Minh trong suốt 2 năm qua chưa chắc đã tìm nổi sự an lòng.

Vài ý nghĩ về một lập trường

Cũng qua lập trường hòa bình do ông Dương văn Minh nêu ra, những người đang được ông Minh nhận là chiến hữu sẽ khó tránh khỏi một cảm nghĩ khá mỉa mai. Ông Dương văn Minh từng là anh cả của tập thể quân đội, từng là Quốc trưởng của miền Nam đã hao tổn, không biết bao nhiêu xương máu cho lý tưởng dân chủ và hòa bình. Thế nhưng, vào giờ này, ông Dương văn Minh đã cho biết rằng ông không đặng một tin tưởng nào nơi thiện chí những nỗ lực xây dựng dân chủ và văn hóa hòa bình mà miền Nam từng thề hiện. Ông đã quy kết trách nhiệm keo dài chiến tranh cho miền Nam và coi mọi sự hy sinh từ trước tới nay chỉ là những phung phí xương máu. Ai cũng hiểu rằng ông DVM chỉ nhầm vào một số đối thủ của ông khi tuyên bố như trên. Nhưng những lời tuyên bố ấy đã có tác dụng vượt khỏi phạm vi công kích sai lầm của một vài cá nhân lãnh đạo hiện nay. Mở đầu bài diễn văn ông Dương văn Minh đã long trọng xác nhận rằng ông là người của bên này, là chiến hữu của những người quốc gia. Nhưng với tư cách đó, ông đã đặt trọn niềm tin ở kẻ địch của những người quốc gia và cho rằng những người quốc gia đã hành động trong tội lỗi. Các quân nhân từng chiến đấu dưới quyền chỉ huy của ông Dương văn Minh trước đây, các lực lượng quân chúng và các người dân ngay thẳng từng lấn minh vào những công cuộc do Quốc trưởng Dương văn Minh đề xướng sẽ tìm được niềm an ủi nào sau những lời tuyên bố trên của ông ? Ông Dương văn Minh chắc chắn sẽ cho rằng mọi lỗi lầm chỉ xảy ra từ khi có những người mới lên cầm quyền. Nhưng người ta cần nghĩ rằng lỗi lầm chỉ thuộc về những người lãnh đạo chư không Quốc về miền Nam. Và dù cho những lỗi lầm đó xảy ra thì chính nghĩa của miền Nam cũng không thể sang tay cho Cộng sản được. Ông Dương văn Minh hẳn cũng nghĩ thế nên mới xác nhận rằng ô.

là người của bên này, Điều đáng lưu ý là sau lời xác nhận đó, ông đã đặt một chân sang bên kia để phát biểu lập trường.

Câu hỏi cuối cùng có thể được nêu ra cho lập trường hòa bình của ông Dương văn Minh : «Nếu CS không chấp nhận hòa giải thì sao ? » Ông Dương văn Minh đã tự trả lời rằng lúc đó CS sẽ phải chịu mọi trách nhiệm. Như thế, có nghĩa là lúc đó Miền Nam lại phải động binh trong tinh thần tự vệ. Sự việc sẽ được hình dung như thế nào ? Phải chăng đó lại chỉ là một cuộc diễn lại của lịch sử mà hai kẻ chống đối nhau là Dương văn Minh — Nguyễn văn Thiệu đã dát nhau bước theo cùng một hướng. Vì chắc chắn vào khi đó, chiến tranh sẽ vẫn được kéo dài với những lý do chẳng mới mẻ gì.

U.T



Từ 1-6-71

Quý vị khỏi phải suy tư về vấn đề Quảng Cáo, đã có MC. Với nhiều Họa Sĩ Chuyên Nghiệp, Diêu Khắc Gia, Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư và các Chuyên Viên kinh nghiệm lâu năm.

Nhận thực hiện mọi dịch vụ

Quảng Cáo Mỹ Thuật về:

● HỘI HỌA, ĐIÊU KHẮC, TRANG TRÍ, KIẾN TRÚC, ĂN LOÁT, QUẢNG CÁO CÔNG KỸ NGHỆ, THƯƠNG MẠI, ĐIỆN ÁNH, ĐIỆN QUANG, BÁO CHÍ v.v...

Quý vị cần bất cứ điều chỉ về mỹ thuật và quảng cáo, xin liên lạc với ▶

TRUNG-TÂM MC.

207C. BÙI VIỆN, SAIGON. ĐT. 95421



Bản nhạc và Cassett

25-6-71

Với những hào quang sáng chói trên vòm trời thủ đô :
Thái thanh, Thanh túy, Khánh ly, Thanh lan, Carol, Elvis phương v.v.

- Tập trung trong một băng nhạc tuyển công phu nhất đã được chuẩn bị suốt 6 tháng dài với tiêu chuẩn : NHẠC HAY — ÂM THANH TỐT — CA SĨ TRƯỚNG DANH.
- Thực hiện băng hệ thống âm thanh chưa từng có ở VN tạo cho người nghe có cảm tưởng đang thưởng thức nhạc sống.
- Được đặc dược quyền điều khiển của nhạc trưởng tài danh VĂN PHUNG.

DIỄM CA ! DIỄM CA ! DIỄM CA ! DIỄM CA ! DIỄM CA !

- Một món quà tuyệt hảo để mừng ngày sinh nhật.
- Một tặng phẩm đẹp mừng lễ tân hôn.
- Một gửi trao tâm sự cho tình nhân.
- Một băng nhạc của những đêm dài không ngủ.

Tổng phát hành NAM THANH. 29 Võ Thị Ngữ Saigon — Đại lý : Minh Ngọc 54
Phan Đình Phùng Cần Thơ — Minh Châu Lê Lợi Saigon — Liên Hoa Kiosque số 1
Nguyễn Huệ — Ngọc Hân 85 Crystal Palace — Lita Crystal Palace.

Tiếng lóng và bộ mặt miền Nam

TÈDE

Tiếng lóng bây giờ hơn lúc nào hết đã đi vào đời sống của dân chúng. Tiếng lóng đã được sử dụng như một phương tiện bén nhạy, hùa diệu, cộ đồng nhất để diễn ý, để châm chọc, diễu cợt, giải tỏa những bất mãn, đau khổ, hoặc tấn công đối thủ.

Người ta cũng có thể dựa vào tiếng lóng để hình dung một cách khá chính xác và đầy đủ bộ mặt của Miền Nam này.

Trước hết nói đến miền Nam phải nói đến tham nhũng vì nó là một sinh hoạt tích cực, thường xuyên, một đặc điểm của một thứ bệnh hẫu như không thể nào chữa được, một thứ ung thư của xã hội miền Nam. Trên địa hạt này, chúng ta có những tiếng lóng «đớp», «bát địa», «chớp», «emoi», «moi», «kiếm chác», «kiếm chát» v.v

Người ta đã «bát địa» bằng đủ mọi hình thức: hạm gạo miền Trung, buôn bạch phiến, lich cối truồng, buôn bạc, tráo phổi tại Trung tâm 3, ăn chặn tiêu của lính thương phe bình, ăn chặn dù là của viện trợ Mỹ, tổ chức buôn ma túy quốc tế, cho đi du học, cho trốn lính v.v..



Tham nhũng khủng khiếp chính TT Thiệu cũng phải than trời : «Kẻ thù ta không phải là VC mà là tham nhũng.»

Nếu «nhái» theo kiểu nói của Tâm lý chiến «đánh nhỏ thắng nhỏ đánh lớn thắng lớn, càng đánh càng thắng» thì ta có thể đổi lại là «đớp nhỏ giàu nhỏ, đớp lớn giàu lớn, càng đớp càng giàu». Như thế nó mới có vẻ hợp thời trang hơn với xã hội mục nát này.

Trên địa hạt tham nhũng người ta cũng phải đau đớn mà ghi nhận rằng một vị anh hùng khét tiếng Trần Hưng Đạo bây giờ biến thành 1 thứ tiếng lóng để chỉ một đơn vị của hoi đồng, Hễ thấy hoi đồng thì mê bày giờ phải đổi là **chết** Trần Hưng Đạo thì mè»

Nguyên nhân để người ta tham nhũng thì có rất nhiều nhưng hai trong những nguyên nhân đó là «ghe» (dàn bà) và «xé hộp» (xé thùng) (xe hơi).

Hai thứ này

đã khích động, thôi thúc người ta để moi địa, dù cho moi bần, Cố địa là có «xé thùng» nào Mercedes, Mustang, nào Fiat, Datsun... Có xe là có «ghe», thơm, có xe là có thể bắt áp phe v.v..

Con nhà giàu thì biết rằng ăn học ở cái nước Giao Chỉ này rất

«Ghe» nhất là thứ «ghe linh» có

thể nói là nguyễn nhân chính của bệnh «Mè hoi Trần hung Đạo» Chẳng thể mà mới đây một ông Tưởng trong một cuộc họp báo, đã đưa ra lập trường 3 không của ông như sau :

- Không dung tới gái!
- Không dung tới vấn đề kinh tài...
- Không dung tới vấn đề đất đai nhà cửa...

Ta thấy «ghe» đã được ông Tưởng xếp vào loại Number one và đúng thay!

Khi không moi «địa» được, khi không «ăn cái giải rút già» thì người ta phục vụ tồ quốc, người ta vì dân một cách rất «lè phè», «là tài»

Người ta «vù» người ta «zooc»

người ta «lặng» người ta «biển»

người ta «chuồn».

«què môi epic» nên đã được cha mẹ tung «địa» để «lặng» sang Tây sang Mỹ ăn học «từ khuya». Què hương chỉ còn lại dân Giao Chỉ «chết» đánh nhau với dân Giao Chỉ «đời» đêm ngày !

Trong tình thế này, những kẻ «cò» nhiều «địa» đã ráp tâm «chuồn» ra nước ngoài «tiểu» một mai hòa bình!

Một khi không có «địa», bạn có thể được thiêu i hả liệt vào hạng «ngheo mà ham», hạng «sức mẩy», hạng «què» một cục hạng «cù lần lửa» hạng «cù khuya» hạng «đến tết Congoo hoặc nói theo tiếng lóng mồi nhất, hay đực liệt vào hạng «người cày cỏ ruộng». Thật khôi hài ! Một quốc sách của TT mà bây giờ biến thành một tiếng lóng để chỉ một người què mù !

Riêng tiếng lóng «sức mẩy» phải bàn thêm. Tiếng này mang một màu sắc triết. Nó diễn tả sự mất tự tin. Thị dụ người ta có thể nói «sức mẩy mà nàng yêu mẩy», «sức mẩy mà mẩy đi ngoại quốc», «sức mẩy mà mẩy mua xe hơi nội», «sức mẩy mà ông ta (thắng nổi TГ), «sức mẩy mà không nhớ Mỹ viện trợ», «sức mẩy mà tự túc, tự cường, tự quản...»

Nhưng người ta cũng có thể dùng tiếng «sức mẩy» để thách một khó khăn một trả ngại thí dụ: «sức mẩy mà tao ngắn...»

Một khi mà bạn không có «địa», một khi mà bạn «cù lần lửa», «què» một cục thi đời sống của bạn chắc chắn phải «đời» phải «buồn 5 phút», phải «lắc lu con tàu đi» phải «chói với ban có thể «đi tàu suốt», «mặc sơ mi gỗ», «đi duong» «hai 50» hoặc «về phép vĩnh viễn» tại «vùng 5 chiến thuật»..

Trong tình trạng «ngất ngে» mất niềm tin ở hiện tại, ở tương lai «đeo như mõm chó», thanh nièi trả nên «bại đài» hoặc «chich», «choac», «phi...»

Người lớn khốn nạn ở chỗ chỉ biết kết tội đám trẻ, nhưng chính người lớn đã lợi dụng xương máu của đám trẻ để «đớp hit» để «du hi», chính người lớn lỗ chửng buôn lậu ma túy rồi người lớn lại tung cảnh sát bắt đám trẻ, kết tội đám trẻ! Những người lớn hãy vấn tâm suy nghĩ xem có phải chính mình là thủ phạm làm đám trẻ phải «bại đài» phải «buồn 5 phút» «buồn

muốn thuở» và «đi duong» không ?

Quần chúng tự hỏi không biết một vị Tông thống mới trong tương lai sẽ mang lại gì cho họ, có đổi đời cho họ không, hay nói một cách khác có phá nỗi những tiếng lóng vừa nêu trên trong cuộc sống của quần chúng không ?

Nếu không, chắc chắn loại tiếng lóng «đời» «buồn 5 phút» «đi duong» còn tiếp tục phát triển chứ không phải «phản đối còn lại» này phát triển !

Nếu không, chắc chắn những kẻ yêu nhau sẽ biến thành «người tình không chân dung» hết !

Nếu không, chắc chắn dân tộc

này một mai sẽ biến thành những con «cù lần lửa» thật !

Nếu không, chắc chắn «người cày cỏ ruộng» sẽ biến thành «người cày cỏ ruộng nhưng không có gao».

Nếu không, chắc chắn, đất nước này «không khả được» và đến «lết Bokass» mới hoàn toàn độc lập, tự do hạnh phúc.

Nếu không, trên báo chí còn nhiều Vipkaka, Sóc Mẩy, Độc Thủ, Bút Thép, Ông Đạo Cầy, Đề Húc Cán, Nọc Ông, Nà Cầu.

Những bút hiệu của những cây viết vira nêu trên cũng chính là những tiếng lóng diễn tả cái xã hội lung tung beng, ấm ơ, và rất tồi tệ của miền Nam này rồ.

Golden Club
VIRGINIE

Golden Club
VIRGINIE
20 CIGARETTES

49\$

Thuốc thơm hảo hạng

Dùng toàn thuốc lá thơm thượng hảo hạng

Virginie chế ra: Ngon, Thơm, Dịu...

Truyện vừa đăng trọn ba kỳ của HOÀNG HẢI THỦY

1
MẤT
VÀNG

BA

Hoành ca tụng thuốc phiện đến điệu. Anh diễn tả khoái cảm đê mê của những điều hút đầu, nào là lâng lâng như bay bồng trên mây, nào là ngứa ngày khắp cả người, gãi nhưng là gãi sướng, gãi thích, nào là chập chờn, suối đêm nửa ngủ nửa thức, Hoành ca cao nhất tác dụng kéo dài khả năng gần đàn bà — những người đàn bà được họ nói tới đây đều là điểm — Lần lần sau cắp thuốc hút phèo phèo cháy đỏ khét let và đầy mùi mùi khai khai của dọc tầu cà ngan kê ghé mồm vào ngậm đó, Phúc chỉ thấy tờm. Cuộc đi chơi Bình Khang đêm ấy diễn ra bình thường không có gì khác những lần trước, nghĩa là Phúc chẳng thấy dai dẳng được hơn bao nhiêu. Chỉ về sau, rất lâu về sau khi đã nghiên dở, Phúc mới thấy sự lợi hại của thuốc phiện. Quả thực nó có ma lực làm cho khả năng tác chiến của thằng đàn ông dai dẳng, bền bỉ hơn, Nhưng có nó thì được, không có nó thì hỏng hết. Người nghiên dở đã có nó rồi là cứ phải cõi nôm ôi lần muôn gần đàn bà. Nếu không có nó là teo cõi rũ, Về sau Phúc, khi có kinh nghiệm về thuốc phiện nghĩa là khi chàng đã nghiên dở, chàng mới biết rằng có nhiều người sở dĩ mắc nghiên là vì đàn bà vì đã trót dùng nó làm một thứ kích thích khả năng dục tình. Ở đời này, trong số người nghiên, vì đàn bà, vì muôn mẫn dục tình có khá nhiều,

Phúc bước chân vào làng báo với nghề phóng viên, tiếng Pháp là Reporter, nghề thích hợp nhất với những người trẻ tuổi mới bước chân vào làng



báo, Phúc khi mơ đến chuyện đi làm báo, không mong muốn gì hơn là khi được làm phóng viên, và chàng đã được làm phóng viên.

Nghề làm báo càng làm cho chàng có dịp ra vào những tiệm hút. Trước đây hai mươi năm, thời những ô. Phan Khôi, Đào Trinh Nhất đang làm báo ở Saigon, đa số những ông ký giả nổi tiếng cũng như không nổi tiếng đều nghiên. Nhiều ông lấy tiệm hút làm nhà, ăn ngủ, viết lách ở ngay bên bàn đèn. Những ký giả đàn anh của Phúc bây giờ đều nghiên chàng được theo chân đàn anh vào những tiệm hút Tầu ở miệt Chợ Cũ. Ngày trước khi coi du ký «Một chuyến đi» của Nguyễn Tuân, kè lại những ông nghệ sĩ VN sang Hương Cảng làm phim «Cánh đồng ma», đưa nhau vào những tiệm hút Tầu giờ từng, từng nọ ở trên từng kia, người nằm từng trên khạc dờm nhỏ xuống chân người nằm từng dưới, Phúc cho là lạ và những tưởng chỉ sang Hồng Kong mới có thể thấy tận mắt những tiệm hút giường từng ấy. Chợ Cũ của Saigon thời mà tuy được bán công khai cũng có cả đống những tiệm hút có giường từng như thế,

Tiệm lớn nhất mà Phúc được vào là một tiệm ở đường Boulevard La Somme — bây giờ là đường Hầm Nghi — tiệm này nằm trên lầu một nhà chế tạo ba tè, xúc xích, lạp sườn có bảng hiệu là Amy nên bọn Phúc quen gọi tiệm hút này là tiệm Amy. Căn nhà hai tầng lầu, nói theo kiểu VN là ba tầng. Cửa lúc nào cũng mở và căn nhà rất sâu. Hai tung lầu trên đều đặt bàn đèn. Hai dây divan đối

điện nhau. Kèm xuống trong phòng tối âm u chỉ có ánh sáng và ánh phai ra từ những ngọn đèn dầu lạc.

Người Tầu mà tổ chức cờ bạc với bán thuốc phiện thì chu đáo nhất thế giới, không còn giống dân nào có thể bằng được. Mỗi tung lầu của tiệm Amy này có một người quản lý. Anh quản lý làm việc trong một cái ghi sê có lối mót cá che chung quanh, ở trong đó anh đóng thuốc vào những ngao thuốc phiện làm bằng những hộp đồng ngày xưa đậm thêm cho tròn hộp lõm sâu xuống lè đựng thuốc, anh đưa thuốc cho bồi tiêm, thản nhiên, cao nỗi, giữ dọc tầu, những chiếc dọc tầu được đựng thành hàng trong ghi sê này trông như những khẩu súng được xếp ngay ngắn, thứ tự trên giá súng trong kho.

Một tiệm thuốc phiện lớn khác mà Phúc lui tới những năm thuốc phiện còn bán công khai ấy ở Saigon là tiệm Ngô Vĩnh Khang. Tiệm này nằm trước cửa sông Kim Chung và Ngô Vĩnh Khang là tên chủ nhân. Khách đánh bạc ở Kim Chung đêm khuya, được hay thua, muốn có chỗ nằm, đều kéo nhau lên tiệm Ngô Vĩnh Khang. Giá thuốc ở đây là 20 đồng một ngao tài, chỉ cần khách gọi 3 ngao 60 đồng là khách nằm ngủ lại trong tiệm này suốt đêm, được quyền chiếm riêng một bàn đèn không ai có quyền hỏi han đến. Những khách đánh bạc khuya hoặc những người bạn giang hồ lâu ngày gặp nhau, muốn trò chuyện tâm sự suốt đêm, thường kéo nhau tới tiệm Ngô Vĩnh Khang. Nếu là một đôi bạn trai, không có gì nhặt nhèo và phi lý cho bằng đưa nhau vào phòng ngủ. Hai nữa, không khi quanh bàn đèn rất thuận lợi cho những cuộc nói chuyện. Chuyện nói như bắp rang, như pháo nổ quanh bàn đèn. Nhiều người thường nói dùa rằng thuốc phiện nấu bằng cao xương khiếu, tức là con chim khiếu, nên hút vào người ta đau hót như khiếu.

Chủ tiệm Ngô Vĩnh Khang đã qua đời vào khoảng năm 1957, 1958 gì đó, vốn là một tay chơi. Trước kia ông là con nhà giàu, từng bỏ tiền ra làm bầu gánh hát nên ông có vẻ mến trọng những ông khách nghệ sĩ. Phúc và các bạn chàng thích đến nằm suốt đêm ở Ngô Vĩnh Khang hơn là Amy.

Tiệm này càng về khuya càng đông. Vào khoảng một, hai giờ sáng đám khách đánh bạc ở Sòng bạc béo kia di chuyển kéo nhau sang tiệm nằm với những em ca-ve gái điếm đủ hạng. Năm ấy Phúc có gã bạn thân cùng học với nhau ở Hà Nội năm xưa tên là Du. Du di lính Hải quân nhưng vì ba gai bị trù làm sao đó nên tuy có bằng Thành chung, có đi học lớp huấn luyện hạ sĩ quan nhưng bị đánh hỏng và mang cớn binh khí. Du võ vê vài ngón guitar Espagnole. Chừng một hoặc hai tuần Du từ dưới tàu được phép lên bộ chơi 24 tiếng, chàng tìm đến nhà trọ của bọn Phúc rủ đi ăn, đi chơi. Nói là đi ăn đi chơi nhưng thực ra vẫn để ăn không cần lăm, họ chỉ ăn cho có lệ nhưng chơi thì bắt buộc phải có. Trước hết họ kéo nhau ra chợ Tân Định ăn qua loa tò mò cho xong bữa. Du thường đến nhà trọ của Phúc ở vùng Tân Định vào lúc năm, sáu giờ tối rồi đến một nhà chơi bài. Việc đi giải quyết

sinh lý đối với Du, người binh sĩ cả tuần phải cắm cung trên tàu là việc tối cần, với Phúc, người thanh niên nghệ sĩ sống tự do ở ngoại thành phố là điều có cũng nên mà không cũng nên, nhưng vì chiều bạn mặc nhiên đổi với Du chàng là chủ mà Du là khách, chàng cũng phải tỏ ra sốt sắng. Nhưng tối có nhiều tiền họ đưa nhau đến những nhà rẻ tiền. Sài-gòn thời đó đầy tiệm hút và nhà mái dàu, giá là 300 mà rẻ nhất là 30đ. Có đêm đôi bạn đưa nhau vào xóm điếm bình dân nhất rẻ tiền nhất Saigon ở chợ Cầu Muối. Gia tiền ở đây là 30đ, Cảnh đor dày ở đây làm cho Phúc phát tởm, một căn nhà mái ôn, vách ván bèu trong kè cả chục cái giường nhỏ mỗi giường đều có rideau bao quanh, những tấm rideau bẩn khùng khiếp. Đang nằm trên chiếc giường hồi hán Phúc bỗng thấy có vật gì bò trên tấm màn ngang ngay mặt chàng. Chàng nhìn kỹ và thấy đó là một con rệp to tướng đang s่อง sọc bò đi. Người con gái mải dâm nước da xanh mướt, đôi mắt có quầng đen và sầu trũng xuống, vừa mẫn việc vừa hát vọng cổ. Phúc thấy nơi cặp quần nàng có một chiếc kim băng lớn xâu năm bẩy miếng như thẻ như thẻ giri xe đạp. Không cần hỏi chàng cũng biết đó là những thẻ đi khách của nàng trong ngày. Mỗi lần đi khách, nàng được chủ đưa cho một miếng thẻ ấy, nàng sẽ đổi những miếng thẻ bài ấy lấy tiền. Gái mải dâm và chủ chứa có lối chia tiền gọi là tú lục như giờ thợ hớt tóc. Giá đi khách ở xóm điếm Lạc Hồng, Cầu Muối này là 30 đồng đem chia theo kiểu tú lục, người con gái mải dâm được hưởng nhiều lắm là 20 đồng. Số chỉ 18 đồng.

Xong xuôi các mục, đôi bạn đến tiệm Ngô Vĩnh Khang. Có 1 anh bạn nhạc sĩ ở gần đó, họ tới kéo đi luôn, đem theo cây đàn guitar vào tiệm. Đêm khuya, khi cả bọn đã say thức nằm vật vờ bên bàn đèn, trong bầu không khí thật yên tĩnh của tiệm hút. Du ngồi tựa lưng vào tường nhẹ bẩm mấy accord, Phúc thích nhất là bản nhạc của Tô Vũ :

— Hát bài «Em đến thăm anh một chiều mưa» đi Du.

Dù có giọng hát khá ấm. Nếu là bây giờ, Du có thể là một nam ca sĩ hữu hạng, nhưng lúc ấy đời sống quân ngũ của 1 binh sĩ bị trù đã giết chết bước tiến của Du. Những năm trước khi phải nhập ngũ, ở Hà Nội, trước cả ngày ban Thắng Long nổi tiếng, Du từng đan địch trong những club nhạc. Theo lời Du kể, chàng giao du khá thân mật với nhiều người bây giờ đã trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng.

— Em đến thăm anh một chiều mưa, mưa dầm dề

Dường trơn trót tiêu điều...

Em đến thăm anh chiều đông giá.

Em đến thăm anh chiều mưa gió, đường xa lạnh lung...

Tuy chưa bao giờ có người yêu nhõ bé nào đến thăm mình trong một chiều mưa buồn như thế nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nghe hát bài này Phúc cảm thấy tê tái, tiếc thương như quả thật đời chàng có một cuộc tình chia ly và hy vọng đoàn tụ như thế. Năm như nứa chết bên khay đèn, lòng chàng tê tái và buồn như người thi sĩ tin đưa người yêu ở Paris mùa đông cảm thấy «chưa bao giờ buồn thế».

Đến khi Du hát bài «Hồng Hà» gợi lại hình ảnh sông Hồng nước trời về suối, những chàng trai thành phố bận áo nâu về Việt tri... Phúc lại nhớ về những ngày chàng đi kháng chiến được sống bên sông Hồng, được đi lên Việt Bắc, những đêm tráng vắng vội đi vào thành phố Thái Nguyên tiêu thổ không còn lấy một cành nhà nguyên vẹn, những đêm họp chợ đêm trong thị xã Thái Nguyên, nơi những năm trước 1950 được coi là thủ đô của Việt Bắc kháng chiến, những nàng thiếu nữ tản cư bận áo nâu cõi vuông, tóc thê sỏa ngang vai, làm chủ những quầy hàng tạp hóa trong chợ đêm. Năm eo quắp bên một gốc bàng đèn ở một thành phố Saigon rộng lớn xô bồ, chàng trai tuổi nhõ thương Hà Nội mùa thu như trong thơ của Nguyễn Đình Thi: «Gió thuỷ mùa vào Hà Nội. Cỏ mòn xanh mãi lối em đi. Gió thuỷ mùa thu hương cẩm mồi...»

Có đêm, bàn đèn của Phúc vang tiếng đàn tân nhạc, một bàn đèn khác cũng vang lên tiếng guitar vọng cổ. Một nhóm bạn nghệ sĩ cải lương nào đó cũng đưa nhau vào tiệm Ngô Vĩnh Khang, Những tiếng hát nhõ nhõ vừa đủ nghe và tất cả mọi người đều hài lòng. Chủ nhân Ngô Vĩnh Khang sai bồi tiêm bung hả, ngao thuốc mới đến hai bàn đèn nghệ sĩ.

Một buổi tối Du đến nhà trọ của Phúc. Phúc vẫn trổng bạn lên lầu đi chơi như mọi lần trước, nhưng Du nghiêm trọng bảo:

— Tao đi chơi với mày đêm nay là lần cuối cùng. Ngày mai tàu tao về Hải Phòng. Tao sẽ ở lại Hà Nội không vào đây nữa đâu...

Lúc ấy cuộc chiến tranh sắp chấm dứt, đã có thỏa ước Genève chia đôi đất nước VN ra làm hai, Du đã nói chàng về Hà Nội và ở lại Hà Nội, điều đó

chắc chắn là Du sẽ làm. Dù Du có định ở lại rồi lại không ở lại, rồi lại vào Saigon, điều đó không sao, càng mừng, những đêm nay là đêm chia tay, họ phải đi chơi với nhau suốt đêm.

Nhưng họ không có tiền nhiều để đi chơi. Làm sao bây giờ? Chiếc đồng hồ Wyler của Phúc mua với giá 800 đồng chỉ có thể đem cầm được với giá 200. Chàng đã cầm chiếc đồng hồ này nhiều lần lấy tiền đi chơi với giá ấy. Phúc và Du kéo nhau đi tìm Định. Định làm ở Shell nhưng tối nay Định cũng không có tiền.

— Sáng mai thằng Du nó đã đi rồi... Phúc bàng với Định — Nó bảo nó sẽ ở lại Hà nội không trở vào nữa, chúng mình bắt buộc phải đưa nó đi ăn, đi chơi suốt đêm nay. Không thể để nó giờ này lùi thủi trả về tàu được. Bằng dù mọi cách để xoay ra tiền.

Phúc có một chiếc xe đẹp vẫn bỏ xó từ lâu không đi. Chàng sẵn sàng đem xe đi cầm nhưng chàng lại không có facture xe. Tiệm cầm đồ đòi hỏi phải có facture mới chịu cầm xe. Định đưa ra một tờ facture xe máy :

— Tao có tờ facture này. Tao đã dùng corrector tẩy đi rồi, bây giờ có điền mác xe của mày vào đây đem đi cầm được. Nhưng có chỗ này mực đậm quá tẩy không thể hết được, tẩy quá sợ rách giấy. Mà để nguyên như vậy thì tiệm cầm đồ nó biết là giấy có cạo súp. Làm sao bây giờ?

Định móc ví lấy ra tờ facture gần như trắng tinh. Nhưng vết mực đậm còn quá rõ. Phúc nảy ra sáng kiến:

— Dán mèo nó con tem trước bạ lên đây, che kín vết này đi là chu chử gì?

Họ thực hiện ngay việc điền mác xe của Phúc vào tờ giấy, nhưng đến lúc đó một ván đê khó giải quyết lại đến làm cho họ bối rối. Lúc này đã là 8 giờ tối rồi đào đâu ra con tem trước bạ để dán vào bây giờ? Cả đèn con cò thư cũng khó kiếm chứ đừng nói đến cò trước bạ.

Phúc lại nảy ra sáng kiến:

— Bóc mèo nó cái tem thuế trên gói thuốc lá, dán vào đây. Bọn Tầu nó không biết đâu. Tem nào chẳng là tem.

Chiếc tem «Régie Tabac», dán trên gói Colab được họ bóc ra dán lên chỗ có vết mực trên tờ facture. Và họ đưa xe đến một tiệm cầm đồ do Tầu làm chủ ở Dakao. Anh Tầu bận quần sà lỏa, áo thun để hở một đống thịt mỡ bụng và rốn ra tiếp họ. Anh nhìn sơ chiếc xe đẹp, coi sơ qua tờ facture và chỉ cho họ 500 đồng.

Năm giờ sáng Du trở dậy trong lúc cả tiệm thuốc phiện còn ngủ, chàng phải về tàu sớm để kịp giờ điệp danh lúc 6 giờ. Du đi lặng lẽ. Du đi lúc nào Phúc và Định cũng không biết, vì hai người đang ngủ vùi. Sau đêm đó cho đến 15 năm sau Phúc không còn gặp lại Du nữa.

tháng 6/71.
H.H. THỦY

MỘT TÀI LIỆU KHỦNG KHIẾP



Quy-Ba (Cuba) địa ngục trần gian

Do tiết lộ của các nhân chứng vừa thoát khỏi ngục thất của Fidel Castro

(TIẾP THEO)

Cuối cùng hắn nói với tôi một câu sau đây, mà tôi không bao giờ quên được: «Nói tóm lại nếu anh từ chối không chịu ký một chữ vào tờ khai này thì chắc chắn anh sẽ được tham gia vào công cuộc thí nghiệm huấn nghệ cho các SV Y học của chúng ta. Tôi nói thế để cho anh tự hiểu là cái gì đương chờ đợi anh đấy».

Nói xong hắn đưa cho tôi xem một tập hồ sơ trong đó có những tấm ảnh khủng khiếp chụp lũ sinh viên y khoa khoác áo dài trắng như thường lệ dương mồ hôi những thân thể của tù nhân. Đây có phải toàn là xác người chết hẳn không? Không! Trong rõ là những con người mới hấp hối ở tình trạng nửa sống nửa chết và có khi chỉ là con người mới bị thương tích bị trói chặt trên bàn mổ hai mắt còn dương chứng chưng. Thật là khủng khiếp, thật là cảnh khủng khiếp nhất trên hoàn vũ!

Sau khi xem xong mờ hình ảnh này tôi liền ký tên ngay vào tờ khai viết sẵn mà tên Thượng sĩ đưa cho tôi — Tôi thú nhận tất cả những điều mà họ muốn.

Sự hèa nhất ấy đã cứu mạng cho tôi. Quả thế, 15 ngày sau tôi và 5 bạn tù nữa đợt nhiên được phóng thích rồi được lên một chiếc phi cơ bay về

phía Honduras. Chẳng ai giải thích cho chúng tôi hiểu lý do. Thế là tôi được xa lìa xứ sở quê hương. Cám ơn Trời đất. Tôi ra đi chẳng chút buồn lòng là vì tôi là người cô độc: chưa lập gia đình và cha mẹ tôi cũng đã mất sớm. Mãi mấy tháng sau tôi mới mang mảng biết rằng tôi được làn vật trao đổi tự do với bọn một nhóm người Quy ba thân tín của Fidel Castro bị bắt giam ở HK. Nhưng tôi vẫn ngạc không biết vì sao tôi lại được chọn làm vật trao đổi với HK bởi vì từ xưa đến giờ tôi chưa từng liên lạc gì với HK, cả? Thật là một sự ngẫu nhiên».

Nhân chứng thứ hai là ông José Antonio Perera sinh tại Bayamo (Quyba) vào năm 1923. Trong một dịp gặp ông ở Pháp, tôi ghi nhận được những lời khai của ông như dưới đây:

«Tôi là một kỹ sư nông khoa vì tôi đã hoạt động bí mật trong cuộc cách mạng, nên về sau tôi được bổ nhiệm vào một trách vụ rất quan trọng trong ngành canh nông. Ai cũng biết ngành này ở Quy-ba rất được tôn kính là vì kỹ nghệ mía đường có địa vị tôi thương ở đây. Tôi đã tham gia vào công tác dự thảo kế hoạch quốc gia rồi được tuần du khắp nước để cỗ động trong dân chúng. Tôi đến các địa

BÀ CLARA BERTA

Giáo sư ĐỨC nhận dạy Đức Ngữ mọi trình độ. Giảng kèm bằng tiếng Pháp. Nơi lý tưởng của du học sinh sắp sang Đức. Hỏi 122 Phan đình Phùng Saigon. Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng.

● PHAN HUY CHIỀM dịch theo tài liệu của
JEAN CAN (tuần báo Paris Match số 12-6-71)

phương đề xem xét mùa gặt mía. Tôi đi ~~thể~~ cũng như chính Castro không phải làm trò mị dân nhưng vì lý do người dân Quy-ba chúng tôi cũng giống thành Saint Thomas chỉ tin vào cái gì mà mình đã nhìn thấy và sờ mó thấy hẳn hoi.

Tôi thi hành công tác của tôi với tất cả lòng thích thú vì hai lý do chính: một là tôi cảm thấy rằng mình đã được bước vào con đường của chủ nghĩa xã hội, hai là tôi đã nhìn thấy những kết quả của chủ nghĩa đã lô dạng ở chân trời xa xăm.

« Cho tới năm 1967, riêng về phần tôi, tôi thấy đây là một thời gian trống rỗng. Cả chính phủ lẫn nhân dân sau tám năm nỗ lực đã quá mệt mỏi. Tuy vậy vẫn chưa ai nản trí cả. Nhưng mọi người đều muôn nghỉ xả hơi.

« Trong thời gian này chỉ có 1 người độc nhất không am tường hiện tượng ấy. Người ấy chính là Fidel Castro. Ông ta không biết gì về khung khí nặng nề trong nước và sự mệt mỏi của toàn dân. Ông là con người lúc nào cũng muốn thẳng tiến. Nhưng tinh thần uể oải đã lan tràn trong khắp các gioi lãnh đạo, đó cũng là lòng dân nứa. Tôi là một phần tử trong bọn cán bộ cao cấp cố công thuyết phục Castro, nhưng là chuyện làm vô ích vì ông ta tuyệt nhiên không muốn nghe theo điều gì. Ngược lại Castro trở nên cứng rắn hơn, ngang nhiên ra lệnh, đặt luật lệ mà không thèm hỏi ý kiến của ai cả. Dù sao chúng tôi vẫn cố công thuyết phục ông ta để cải tổ chính sách cai trị.

Bắt đầu chúng tôi bắt cử nhac tiếng người một vào điện kiến ông: Không được một kết quả nào. Rồi chúng tôi đồng loạt cả nhóm cùng vào: Kết quả vẫn là con số không. Chúng tôi đánh liều cãi lộn to tiếng với ông: Cũng chẳng đi đến đâu. Cuối cùng chúng tôi quyết định đặt trước mặt ông một tối hậu thư: Phải chấp thuận cho thực hiện những cải cách cần thiết hoặc sẽ bị đặt tình trạng cô lập hoàn toàn nó có thể đưa tới một cuộc truất phế. Vụ này đã được diễn tiến vào buổi sáng ngày 16 tháng 9/1967. Đến đêm hôm sau vào lúc 2 giờ sáng, đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm ở từng dưới nhà tôi. Tôi chưa kịp khoác áo dài để xuống thì cửa nhà dưới đã bị phà tung và một đoàn người đã vào đầy trong phòng khách. Tất cả có mười quân nhân mang súng phục ~~đảng~~ hoàng, trong số có 2 sĩ quan cao cấp. Tôi hiểu ngay chuyện và rất sợ hãi sợ quá là vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị làm vào cảnh này. Tôi ngạc nhiên đứng im lặng trước bọn người này và lấy làm lạ sao họ chưa nổ súng bắn hạ tôi. Họ ra lệnh cho tôi: « Anh được 10 phút để sắm sửa hành lý đi với chúng tôi, cùng với vợ và 2 đứa con nhỏ của anh nữa (Miquel 13 và Antonio 15 tuổi). Tất cả chỉ mang hành lý tối thiểu thôi, Nhanh, mau lên! » Tôi thầm nghĩ rằng đối với những bọn người này, hơn hết là đừng

cái gì cả. Vợ tôi giữ thái độ rất đàng hoàng. Sau khi đánh thức hai đứa trẻ dậy sắm sửa quần áo cho chúng 10 phút sau tất cả 4 người trong gia đình tôi được đặt ra đường lên ngồi trong một chiếc xe hơi Huê Kỳ đèn rất lớn mạnh. Trên xe có tất cả 8 người. Xe chạy trong khoảng 4 giờ đồng hồ, Họ tịch thu hết đồng hồ đeo tay của chúng tôi.

Sáng sớm hôm sau xe chúng tôi tới trước một cái làng vĩ đại rộng dài độ một cây số với những dãy nhà nhỏ ngay ngắn xinh xắn tường quét vôi trắng xám tôi chưa từng thấy một kiểu làng xóm nào giống như làng này. Nhìn vào tôi vừa ngạc vira sợ hãi. Suốt đời tôi không bao giờ tôi quên được cảnh tượng này.

Trước cửa trại có 4 linh gác, tay cầm tiêu liên. Xe của chúng tôi đi thẳng vào trong trại được đỡ 100 thước thi đỗ trước cửa một căn nhà nhỏ nằm trong một dãy nhà tương tự. Căn nhà này có một cửa chớp với chấn song thép. Tường xi măng dày 30 phân và một cửa vào cũng có cánh bằng thép. Họ đẩy 4 chúng tôi vào trong nhà, lúc đó chỉ có vợ tôi rời nước mắt khóc vì bà quá xúc động.

Sau khi cửa đóng lại, tất cả chúng tôi đều mỉm cười người do cuộc hành trình và lòng xúc cảm rồi cùng nằm lăn ra ngủ. Riêng tôi chỉ nhâm nếm được độ một giờ. Lúc tỉnh dậy tôi cố định tâm lý nhận định tình thế, thi tôi thấy quả là đèn tôi! Tôi là người quá hiếu tinh tinh của Castro. Vụ giam chúng tôi quyết nhiều không phải là một sự nhầm lẫn và tôi đoán chắc rằng trong ngày cũng giờ còn nhiều bạn hữu của tôi cũng bị cùng chung một số phận nếu không thi sớm muộn rồi cũng bị

Bây giờ đầu óc tôi chỉ nghĩ tới việc làm cách nào cho vợ con tôi được ra khỏi cái tội ống bùn và độc địa này. Còn về thân phận của tôi thi để về sau lúi náo tôi lo lấy cũng được.

Chúng tôi cảm thấy bị cô lập hoàn toàn: Tôi chẳng còn nghe thấy một tiếng động nào ở xung quanh và cũng không thấy một bóng người nào qua lại trước cửa sổ. Tai tôi đỏi khi chỉ vắng nghe thấy từ xa tới một vài tiếng máy xe nổ, mấy tiếng người nói với nhau và những tiếng kêu gào. Một ngày trôi qua, đến hôm sau tôi thấy thoáng qua một tên lính ngục. Tôi cố gọi nhưng hắn chẳng thèm quay lại nhìn tôi! Tôi tin rằng tôi là con người bị hủy hại rồi còn gì nữa — lòng kinh hãi mỗi lúc mới tăng. Nhưng những lúc đứng trước mặt máy đưa con dại, tôi vẫn làm bộ bình tĩnh để bảo cho chúng hay là cả nhà sẽ được ra về trong vài ba hôm nữa. Các con tôi không ngày thơ đến tin vào điều ấy, chúng còn có cao dâm trả lời tôi: « Cha ơi, cha khỏi lo cho chúng con, chúng con chỉ dụng nỗi mà và sẽ cùng cha ở đây muộn đến bao giờ thi đến ». Nghe vậy xong, tôi ôm chầm lấy hai đứa và hồn hit chúng, rồi tôi nức nở khóc không sao cầm nổi nước mắt. Đây là lần đầu tiên mà tôi khóc.

Mãi cho tới sáng sớm hôm sau nữa — ~~ngày~~ là đã qua 48 giờ — đột nhiên cửa phòng giam được mở...

Một nhân vật bận thường phục tiễn vào phòng giam, đè lại hai tay cận vệ đứng canh trước cửa. Hắn đứng thẳng trước mặt tôi rồi nói với tôi vài câu với giọng nhát gừng: « Thưa ông ! (hắn cố nhấn mạnh vào danh từ này). Ông đã âm mưu lật đổ lãnh tụ cuộc cách mạng Quy ba tức là đã xâm phạm tới nền an ninh Quốc gia và ý chí của dân tộc. Vậy từ nay ông bị đặt vào tình trạng giam cầm vô hạn định. Bây giờ ông được ở tạm đây chờ ngày di chuyền tới một công trường lao động dành riêng cho những tên phản bội cùng hạng ông. Thời gian giam cầm có lẽ còn dài vậy vợ ông sẽ được giao phó những công tác cũ trong thời chưa kết hôn với ông. Còn hai đứa con của ông sẽ được đưa vào một trại giáo huấn để học lấy một nghề. Chiều hôm nay chúng sẽ ra đi. Ông có còn điều gì muốn hỏi nữa không? »

— Tôi chỉ nói thêm một câu gọn gàng: « Cho giờ ăn một bữa cơm và cho uống nước lạnh mắt ». Nghe xong hắn quay gót ra đi và một giờ sau quả thật người ta mang tới cho chúng tôi một bữa cơm rất là thịnh soạn. Tôi dặn vợ tôi rằng sau khi được đưa ra khỏi nhà giam thì đừng nêu quá nóng nảy chửi rủa ầm ĩ, hay vội vàng loan báo hung tin cho các bạn hữu hoặc tiết lộ vụ này cho công luận hay biết để tránh khỏi những nguy hiểm cho cả gia đình.

XXX

Ngay chiều hôm ấy chúng tôi phải chia tay từ giã nhau: vợ tôi được lên cái xe hơi hầm trước còn hai đứa con thì lên một chiếc xe dịp khác. Cuộc từ biệt nhau không có một giọt nước mắt. Tất cả 4 chúng tôi ai ai cũng giữ được thái độ bình tĩnh và can đảm hoàn toàn.

Tôi đã dặn vợ tôi thỉnh thoảng tới trước chàn tượng Staline ở giữa tỉnh thì may ra có thể gặp nhau được. Nhưng than ôi không bao giờ chúng tôi được gặp nhau nữa: Trong một buổi sáng tôi nhận được giấy báo tin rằng: « Bà J.A. Perera đã đột nhiên từ trần ». Tôi đoán chắc là họ đã giết chết vợ tôi rồi. Hai năm sau tôi nhận được tin hai đứa con tôi đã trốn được khỏi trại giam và đã được ba người bạn cũ đưa chúng sang được tới HK.

Ít lâu sau tôi cũng trốn được khỏi trại giam và tìm gặp được 2 con tôi ở Hoa Kỳ.

Cuộc vượt ngục của tôi quả thật ly kỳ và bất ngờ và chính một viên giám thị coi ngục, xưa kia cũng là kỹ sư như tôi, đã giúp đỡ tôi tận tình. Sau khi ra khỏi được trại giam tôi phải lẩn mình trong một chiếc xe hơi tải dầu lửa suốt 24 giờ, rồi nằm bẹp dưới hầm của một chiếc tàu thủy ợp ép suốt bốn ngày đêm tàu chạy từ Quy ba qua Honduras rồi tới Hoa Kỳ.

OO

Ké lại lúc một giờ sau khi vợ con tôi được dẫn đi khỏi, tôi liền bị đưa tới giam trong một căn nhà gỗ nhỏ trong đó đã có độ năm chục tù nhân khác. Một tên gác dán chỉ cho tôi tới ngồi lên một cái nệm rơm. Tôi ở chỗ này suốt trong thời kỳ bị giam,

nghĩa là gần bốn năm trướng với mới một chuỗi dài của các cuộc tra tấn càng ngày càng ác liệt. Chúng tôi sinh sống trong bầu không khí ô uế của một căn lều chỉ có 3 lò hở ở trên mái nhà. Cầu tiêu được đặt ngay ở trong một góc nhà. Cũng may mà hàng ngày họ đều dày đặt ra những công tác để cho các tù nhân hoạt động đỡ buồn. Suốt 4 năm nhóm chúng tôi ngày nào cũng vác xêng cuốc ra đồng đào những hố sâu đào chán rồi lại lấp lại, dưới ánh nắng mặt trời nóng cháy.

Một trò tiêu khiển thích thú nhất của giám thị là bắt mỗi tù nhân phải tự đào lấp một mồ chôn của mình song rồi tự tay khắc vào một tấm bia đá nhỏ tên họ tuồi ngày sinh tháng đẻ của mình. Xong đâu đấy họ bắt mọi người phải nằm thử xuống mồ xem có vừa không. Đã có một hôm họ bắt tất cả chúng tôi nằm yên trong mồ suốt 4 giờ dưới ánh nắng mặt trời nóng như cháy. Sau cuộc thực tập này, một người trong chúng tôi đã bị chết cứng. Một tên giám thị phát biểu ý kiến: « công việc chúng nó làm không phải là vô ích ». Xong rồi chúng tôi phải lấp xêng cuốc lấp mồ cho người bạn xấu số.

Về thực phẩm, chúng tôi được nuôi dưỡng như đàn heo. Ở hai bên đầu nhà mỗi bên có một cái thùng thật lớn. Mỗi buổi sáng vào lúc 6 giờ họ trút vào thùng một thứ cháo ngọt với tấm gạo với một chút sữa, không có tí muối đường nào cả. Đến chiều vào lúc 9 giờ thì họ trút vào một mớ thịt bạc nhạt trộn với bột ngọt và một chút đường. Toàn đồ ối mửa ! Sau một tháng, tôi bắt đầu bị ốm đau liên miên.

OO

Ké lại chuyện của trại giam này, thi chỉ toàn là những chuyện ghê tởm rùng mình. Ba tên giám thị coi trại khoái chơi những trò bỉ ổi sau đây: một hôm bọn họ dắt vào buồng giam một phụ nữ ăn vận hờ hê rồi thi nhau nhìn qua lò hồng. Nhưng tại họ thất bại hết, hy vọng được thỏa mãn thú tính, là vì cả bọn 50 người chúng tôi làm thính không ai thèm lại gần người đàn bà ấy cả. Đây là một cuộc thắng trận của chúng tôi. Bọn chúng có biết đâu là trong bọn 50 tù nhân thì một phần lớn đã chơi trò « đồng tính luyến ái » với nhau rồi.

Tôi còn được nhìn thấy một cảnh khủng khiếp như sau đây nữa: Hai tù nhân đương cầm cui làm việc xây cất một căn lều mới; đột nhiên một xe ủi đất ở gần đó mở máy chạy hết tốc lực và ném chết cả hai người.

Cảnh cuối cùng mà tôi thấy còn khủng khiếp gấp bội: một viên y sĩ của trại giam (chẳng biết hắn có chút kiến thức nào về y khoa không?) đặt một cái bàn mổ ngay giữa phòng giam rồi đưa lên nằm một tù nhân đương mắc bệnh sưng màng bụng (Peritonite). Hắn lấy dao kéo mổ bụng bệnh nhân mà không đánh thuốc mè. Bệnh nhân kêu la ầm ầm. Cả bọn tù nhân chúng tôi nỗi cơn phẫn nộ trước cảnh tượng đã man này rồi cùng nhau gây nên một

(Xem tiếp trang 55)

MỘT VÒNG THẾ GIỚI

Vương Hữu Bột



ẤN ĐỘ

Hơn 5 triệu dân ty nạn

Cả thế giới đang xúc động theo dõi số phận của năm triệu dân Đông Hồi ty nạn sang các tỉnh giáp biên thùy Ấn Độ.

Hình như trời đất đã giáng tất cả tai họa xuống xứ Đông Hồi từ hơn một năm nay, Năm ngoài nước sông Hằng Hà tràn dâng một trận lụt khủng khiếp làm 500 ngàn người chết. Năm nay trong cuộc nội chiến giữa quân đội chánh phủ (ở Tây Hồi) và dân Đông Hồi muốn lập một nước tự trị, quân đội đã tàn sát 200 ngàn người. Dân chúng Đông Hồi chạy sang Ấn Độ trốn chiến tranh trong cảnh đói, rách, không nơi ăn chốn ở, lại vừa bị dịch tả tấn công.

Đã có 5000 người chết vì dịch tả trong tuần trước, và con số này sẽ còn gia tăng vì chánh phủ Ấn Độ không đủ phương tiện để ngăn chặn.

Với số dân ty nạn trên 5 triệu mỗi ngày thêm 100 ngàn người Đông Hồi, vượt biên giới sang Ấn, vẫn đe nhà cửa, thực phẩm nước, vệ sinh thật là vô phương giải quyết.

Bệnh dịch tả hàng năm vẫn xảy ra ở Ấn Độ và Hồi Quốc. Nay thêm cảnh mìn trời chiếu đất của dân ty nạn, bệnh lại bùng nổ như trái bom. Bệnh nhân di tiêu chảy

và mửa, cơ thể hết nước và chết mòn mỏi. Thân nhân không đem chôn vì quá sợ hãi, xác chết đầy vi trùng dịch tả. Nhiều nơi hỏa táng xác chết theo phong tục Ấn Độ Giáo, nhưng cũng không đủ cùi để đốt xác. Xác chết cháy dở bỏ lay lắt, chim kên kên và loài chó đói tới mòc thịt ăn. Kinh khủng nhất là các dân ty nạn hay ném xác chết xuống dòng sông!

Bệnh viện không đủ để cứu chữa. Một chuẩn y viện có 25 chỗ năm nay phải chứa đến 400 bệnh nhân, nhiều bệnh nhân nằm chung với cả gia đình trong một mái lều. Ruồi bay cung khắp, mùi hôi thối ngọt ngọt. Trên hành lang bệnh viện, xác chết nằm cạnh người sống cả mấy giờ cũng chưa có người chôn. Bác sĩ và nhân viên bệnh viện làm việc quá sức họ, đến nỗi một người cũng chết vì kiệt quệ.

Tại một y viện ở tiểu bang Bengal, thuộc Ấn Độ, một nòng dân 45 tuổi kè lại vợ ông ta đã chết vì dịch tả, ba đứa con cũng chết.

Trong một bệnh viện khác của các bà phuộc dòng Đức Mẹ vô nhiễm, mới lập nên đe làm nhà hộ sinh, đã phải mở sớm 2 tuần đe đón bệnh nhân dịch tả. Trên hành lang, các đứa trẻ nằm la liệt được tiếp nước biển. Nước biển từ các bình lủng lẳng trút vào cơ thể đứa trẻ, sự sống trở lại trên cơ thể đó một cách rõ rệt. Nước

cạn dần trong bình thì sinh lực cũng hiện ra trên bệnh nhân.

Nuôi hơn 5 triệu dân ty nạn, mỗi ngày chánh phủ Ấn Độ phải chi 1 triệu 330 ngàn Mỹ Kim. Bà thủ tướng Indira Gandhi đã kêu gọi cả thế giới giúp đỡ, và kêu gọi dân ty nạn quay trở về xứ họ. Bà Gandhi mới nói trong một trại ty nạn «Xứ tôi cũng là một xứ nghèo chúng tôi không đủ sức giữ quý vị lại mãi mãi, dù chúng tôi có muốn như vậy»

Năm triệu người ty nạn đó cũng đe dọa dân Ấn về nạn thất nghiệp. Các nông dân ty nạn chiếm chỗ làm của nông dân Ấn Độ, chấp nhận một số lương bằng một phần tư lương trả cho người Ấn.

Nhưng làm sao đuổi họ về xứ trong khi chính ở Đông Hồi, nạn đói cũng đe dọa!

TRUNG CỘNG In phụ bản hộ Mao

Ai cũng biết tiếng những cuốn sách nhỏ in bìa màu đỏ chó, bằng dăm chục thứ tiếng khác nhau trên thế giới, do nhà in Ngoại Văn ở Bắc Kinh ấn hành. Bản tiếng Việt cũng in ở Bắc Kinh mang nhan đề «Trich Lời Mao Chủ Tịch». Bảng tiếng Anh mang tên là Quosaions From Chairman Mao. Bảng tiếng Á Rập tên là gì không rõ, nhưng chắc chắn in nhiều lâm, vì du kích quân Pales-

tine được Mao viện trợ và khi kèm theo cuốn sách đó đó.

Hơn một năm nay ở Hồng Kông người ta đã thấy lưu hành một tập sách nhỏ khác mang tên là «Bồ túc cho sách Trich Lời Mao Chủ Tịch».

Có lẽ các độc giả của Mao sẽ không ưa những tập sách bồ túc này.

Thí dụ trong tập sách bồ túc đó, độc giả sẽ thấy hình của Mao trach Đông đang thân ái bắt tay Lưu Thiếu Kỳ nhìn nhau cười tươi như bạn chí thiết. Vậy mà than ôi, Lưu Thiếu Kỳ bây giờ lại bị kết án là kẻ phản bội số một ở Trung Hoa Lục Địa.

Độc giả cũng có thấy hình Mao chủ tịch đang trao đổi nụ cười thân hữu với cựu thủ tướng Nga Krutscher, tên «Lầu sô của chủ nghĩa xét lại hiện đại» than ôi!

Những tập sách Phụ Bản này do nhà xuất bản Chi Luen Press ở Hồng Kông ấn hành.

Nhà xuất bản cũng ấn hành thêm tập sách Trich Lời Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch nhà nước Trung Hoa Đỏ, hiện nay đang bị quản thúc & đâu không ai rõ, đe cái ghế quốc trưởng của 700 triệu dân trông rõ ràng.

Trong sách trích lời của Lưu Thiếu Kỳ người ta sẽ thấy những câu như là : «Mác, Engels, Lenin, Stalin và Mao đều đã lầm lẩn»

Câu đó họ Lưu nói năm 1963 ở Phân Khoa Triết học và Khoa Học Xã Hội.

Cũng có những câu ca tụng Mao như : «Mao chủ tịch không những là chánh khách và nhà cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc mà còn là triết gia vĩ đại nhất» (năm 1950)

NGA SÔ Solzhenitsyn lại bị đe dọa

Nhà văn Aleksandr Solzhenitsyn 52 tuổi, hiện nay được cả thế giới coi như nhà văn vĩ đại nhất ở Nga nhưng tại xứ sở của ông, tác phẩm của ông vẫn bị cấm, trừ cuốn «Một ngày nào trong đời của Ivan Denisovitch». (Thạch Chương và Trần Lương Ngọc dịch). Năm 1970 Solzhenitsyn

không được nhà cầm quyền Nga cho phép sang Thụy Điển lãnh giải Nobel, ông cũng từng bị trục xuất khỏi hội các nhà văn Nga. Nay thì có lẽ Solzhenitsyn sắp có thể bị bắt ra tòa và bị tù.

Lý do là ông mới cho phép xuất bản cuốn truyện «Tháng Tám năm 1914» ở Pháp, một tác phẩm đã bị cấm ở Nga.

Trong bản tiếng Nga in ở Paris trong tháng này, Solzhenitsyn đã viết lời bạt rằng : «Tác phẩm này không được xuất bản ở quê hương của tôi, trừ các bản chép tay, vì bị kiêm duyệt cấm, với một lý do không ai có thể quan niệm nổi là họ bắt phải viết chữ Thượng Đế bằng chữ thường, không phải chữ hoa. Tôi không thể thuyết phục chấp nhận điều đó».

Cuốn tiểu thuyết «Tháng Tám 1914» được hoàn tất vào cuối năm 1970 là quyền đầu một bộ ba cuốn Solzhenissyn đã cố gắng xin xuất bản ở Nga, vì truyện này xảy ra từ trước Cách Mạng 1917 của đảng Cộng Sản, không đả kích chế độ Stalin như các cuốn truyện khác đe bị nhà cầm quyền Nga cấm đoán.

Vậy mà sở kiêm duyệt Nga vẫn tìm ra được rất nhiều điều là cấm đoán, trong đó có điều là chữ Thượng Đế phải viết bằng chữ thường, còn chữ KGB (tên sở mật vụ Nga) được viết bằng chữ hoa.

Một bản thảo của cuốn sách được truyền sang Tây Âu. Tác giả đã liên lạc được với một luật sư của ông ở Thụy sĩ, ông Fritz Heeb. Luật sư Heeb đã ký giao kèo với nhà xuất bản YMCA ở Paris để in bản tiếng Nga.

Đề tài của cuốn truyện là cuộc thế chiến thứ nhất, mà thân phụ tác giả đã tham dự, trong quân đội Nga Hoàng đe chống quân Đức.

Mỗi lo sợ nhất của tác giả hiện nay là bị chánh phủ Nga ngăn trở, không viết tiếp được 2 cuốn sau tiếp theo cuốn «Tháng Tám 1914»



TRUNG CỘNG Mặt trận mới ở Do Thái

Khi đọc chuyện này qui vị sẽ tự hỏi trong tương lai Việt Nam có gặp một hoàn cảnh tương tự hay chăng.

Cuộc ngưng bắn giữa Do Thái với Ai Cập đã được kéo dài ro tháng qua. Một cảnh hòa bình tạm bợ. Trong khi đó, bà thủ tướng già Galda Meir vừa cảnh cáo «một cuộc chiến bắt nguồn từ các vấn đề xã hội có thể xảy ra cõi ghê gớm hơn là cuộc chiến ngoài biên giới».

Trong 23 năm qua từ khi lập quốc, Do Thái không có thời giờ nghỉ đến các vấn đề nội bộ. Quốc gia nhỏ bé 3 triệu người bị bốn phía bao vây và đe dọa, nên ai cũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Nay bỗng dưng có vấn đề được khơi dậy.

Tuy cùng thuộc một chủng tộc nhưng dân tộc Do Thái hiện nay có hai loại người chính, một là những người Do Thái gốc Ái Châu được gọi là Ashkenazic (có nghĩa là người Đức) và thứ hai là những người gốc ở các xứ Á, Phi Châu hồi hương, gọi là Sephardim (nghĩa là dân Tây Ban Nha).

Dân Do Thái gốc Á Phi chiếm 65 phần trăm dân số nhưng ít học và nghèo khổ. Dân Ái chiếm hết các địa vị quan trọng. Trong quốc hội chỉ có 20 phần trăm là người gốc Á Phi, trong nội các 18 người chỉ có một tông trưởng nội vụ là người gốc Á Phi sinh ở Iraq. Con cái những người gốc Á Phi đa số chỉ học đến trung học, còn 95 phần trăm sinh viên đại học là con người gốc Á.

Một phong trào phản kháng mới nỗi lên trong tháng qua. Một lãnh tụ trẻ là cậu thanh niên tóc dài 20 tuổi Saadya Marciano. Cha cậu trước & Maroc đã trở về Do Thái và sinh cậu ở Hải Cảng Marseille. Saadya là một trong 9 người con của gia đình. Sống trong một căn nhà chật hẹp trong xóm nhà lá ngoại ô Jerusalem.

Saadya vào lính năm 18 tuổi, và sau bảy tháng trong quân ngũ, với

hơn 3 tháng & quân lão, cậu bị giải ngũ. Tình trạng đó khiến cậu thất nghiệp. Cậu lang thang đây đó và bị cảnh sát bắt nhiều lần vì tình nghi đúm thuê tội.

Một buổi tối Saadya và các bạn cùng hoàn cảnh ngồi tán gẫu với nhau, và họ nảy ra ý kiến thành lập một tờ chức tranh đấu. Cậu đặt tên là «Báo Đen». Các cậu xin phép cảnh sát tờ chức biếu tình không được. Khi sắp biếu tình thì bị Cảnh Sát tóm.

Cuối cùng, tháng vừa qua «Báo Đen» cũng tờ chức được một cuộc biếu tình và bị Cảnh Sát đàn áp. Nhóm này cho biết họ đã thu hút được hơn 9000 đoàn viên. Những người Do Thái bắt mẫn về tình trạng kinh tế, xã hội, nay đến lúc hòa bình trở lại đã sẵn sàng tranh đấu cho cuộc sống của chính họ được cải thiện.

Tình trạng thuế má làm cho dân chúng bắt mẫn. Ngân sách quốc phòng chiếm 60 phần trăm cả ngân sách quốc gia. Dân chúng buộc phải sống khắc khổ. Một người kiếm lợi tức 15 ngàn Mỹ Kim một năm, sau khi đóng đủ thuế chỉ còn có 4500\$. Máy ti vi đèn trắng giá 600 Mỹ Kim (hơn 21000 Việt Nam) mỗi năm phải đóng thuế tivi gần 9000 bạc Việt Nam.

Tình trạng trộm cắp gia tăng. Trong thủ đô Tel Aviv 800 ngàn dân, từ khi có hòa bình đến nay trộm cắp gia tăng 125 phần trăm, các vụ sát nhân tăng gấp đôi, cướp giật xảy ra hàng ngày và 400 gái điếm đi kiêm khách ngoại đường.

Công nhân ở Do Thái khan hiếm vì một phần tư số thanh niên ở trong quân đội. Bộ trưởng Giao thông và Công chánh ước lượng Do Thái cần có thêm một triệu công nhân nữa!

Tình trạng kinh tế và xã hội khó khăn đó dân Do Thái gốc Á Phi gánh chịu nhiều nhất là cảnh nhà cửa chật chội. Vì vậy mà phong trào «Báo Đen» lan rộng, Chánh quyền các đô thị tìm cách cải thiện đời sống dân xóm nhà lá, nếu không thì Do Thái sẽ phải đương đầu với một cuộc tranh chấp nội bộ đáng ngại.

HOA KỲ Gạ gẫm Mao

Chánh phủ Nixon đã đưa ra bảng danh sách 142 món hàng mới được phép bán cho Trung Cộng, gia tăng bảng danh sách lên hơn 1000 món hàng. Đó là để đáp ứng chính sách bong bóng của Bắc Kinh

Các thương gia Mỹ có thể bán — nếu Tr. Cộng chịu mua — đủ thứ hàng, từ máy lạnh, máy đánh trứng, xe du lịch, máy đuổi tôm cho đến phân bón, thuốc sát trùng v.v.

Ch. phủ Mỹ đã tính toán cẩn thận để bắn danh sách hàng báu cho Tàu gần giống bản danh sách hàng bán cho Nga, cốt ý để TC khỏi tố cáo Nga Mỹ cấu kết chèn ép dân Tàu. Tuy nhiên vì trình độ kỹ thuật của Nga cao hơn nên những món hàng bán cho Nga cũng khác. Thị dụ Mỹ không cho bán các động cơ trên 50 mã lực cho Tàu, nhưng bán cho Nga các máy móc mạnh hơn thì okay.

Tuy nhiên việc gạ gẫm Mao Trạch Đông không phải dễ. Nhiều thương gia Mỹ đến Hồng Kông với mục đích tiếp xúc với các đại diện Trung Cộng ở đó, đã mất thì giờ vô ích. Có thương gia đã phí mấy tuần lễ ở Hồng Kông, rồi phải vay ngân hàng tiền trả tiền khách sạn, cuối gói ra về.

Hiện nay Trung Cộng vẫn mới mở cửa cho du khách, gọi là «nhân dân Mỹ» mà thôi. Còn chánh phủ Mỹ, mà họ gọi là phát xít thikhông. Một viên chức Trung Cộng nói rằng «chưa giải quyết xong vấn đề Đài Loan thì chưa nói chuyện buôn bán».

Các nhà buôn Mỹ ước lượng nếu Trung Cộng sẵn sàng giao thương, mỗi năm Mỹ sẽ hy vọng buôn bán khoảng 200 đến 300 triệu Mỹ Kim hàng hóa. Số ước lượng đó hơi cao. Hiện nay Mỹ mới buôn bán với Nga 118 triệu mỗi năm, dù số mục các hàng bán rộng rãi hơn. Trong tháng 7 tới, T.T Nixon đã đọc thông điệp liên quan đến vấn đề Trung Cộng và Liên Hiệp Quốc. Chờ xem liệu Nixon sẽ mặc cả với Mao như thế nào

ĐÀI QUAN SÁT CỦA MAO

Người sẽ đóng vai trò quan sát viên tiền đồn của Mao Trạch Đông để dò xét nước Mỹ là ông Đại sứ Hoàng Hoa.

Vị đại sứ có cái tên đẹp đẽ này năm nay 58 tuổi, sẽ là đại sứ đầu tiên của Trung Cộng ở Gia Nã Đại trong tuần tới. Đó cũng là vị đại sứ Tàu đầu tiên ở Bắc Mỹ!

Hoàng Hoa là vị đại sứ duy nhất không bị Bắc Kinh triệu hồi về nước khi cuộc Cách Mạng Văn Hóa đang sôi nổi và 41 vị đại sứ khác đều bị triệu hồi. Khi đó Hoàng Hoa đang ở Ai Cập, phụ trách cả vùng Bắc Phi và Trung Đông.

Ông Đại sứ này nói tiếng Anh giọng Oxford trơn lì, và có kinh nghiệm lâu đời trong việc giao thiệp với Mỹ.

Từ khoảng 1935 Hoàng Hoa đã biết đến người Mỹ khi ông từng học ở Đại Học Yenching ở Bắc Kinh, một trường do người Mỹ bảo trợ. Năm 1944 ông là liên lạc viên của Mao Trạch Đông với phái bộ quân sự Mỹ ở Điện An. Người Mỹ rất hỉ lòng về cách giao thiệp của Hoàng Hoa khi đó.

Đến cuộc hội nghị Bàn Môn Điểm ở Cao Ly, Hoàng Hoa lại cầm đầu phái đoàn Trung Cộng để thảo luận với Mỹ. Tại hội nghị này, H. Hoa không chịu nói tiếng Anh, không bao giờ bắt tay phái đoàn Mỹ, và liên tiếp ném vào mặt phái đoàn Mỹ những chữ «đồ ăn cắp, đồ tư bản lừa bịp, quân cờ đao» v.v.. Một phiên họp, Hoàng Hoa chửi bới dữ quá đến nỗi viên trưởng phái đoàn Mỹ Arthur Dean đứng dậy bỏ ra khỏi phòng họp. Đến lúc đó, lần duy nhất trong hội nghị, Hoàng Hoa chịu nói tiếng Anh, cắt tiếng gọi «Come back».

Nay Hoàng Hoa sẽ là quan sát viên tuyển đầu ở thủ đô Ohawa, Gia Nã Đại. Ông đã nhận nhiệm sở cùng vợ và một người bếp Tàu với 14 nhân viên. Các báo cáo của Hoàng Hoa về Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng mạnh đến mối giao thương Mỹ-Trung Cộng, nghĩa là đến chiến cuộc Việt Nam.

02-07-1971

Có mặt khắp toàn quốc

BĂNG NHẠC TRƯỜNG SƠN

DUY KHÁNH thực hiện
Số 2 «QUÊ HƯƠNG VÀ TUỔI TRẺ»

● **BĂNG NHẠC TRƯỜNG SƠN số 2 :** thực hiện trên tất cả những kinh nghiệm thu lượm được của băng nhạc số 1, cộng với nhiều ý kiến thật giá trị của thính giả trong và ngoài nước gửi về.

● **BĂNG NHẠC TRƯỜNG SƠN số 2 :** là những bài ca dân tộc bất hủ, những bài ca thời trang độc đáo, cộng với những bài ca được thính giả yêu cầu nhiều nhất chưa từng được thu vào băng nhựa, với THÁI THANH, THANH THÚY, KHÁNH LY, DUY KHÁNH, HOÀNG OANH, HÀ THANH, THANH LAN, ANH KHOA, SĨ PHÚ, THANH TUYỀN, BĂNG CHÂU, JULIE QUANG v.v...

● **Toàn diện BĂNG NHẠC TRƯỜNG SƠN số 2 :** tiến bộ vượt bậc, đủ bảo đảm uy tín của nhóm TRƯỜNG SƠN, và chắc chắn làm sôi nổi dữ dội trong giới băng nhạc.

DẠI LÝ TOÀN QUỐC :

- SAIGON : Radio MINH CHÂU, góc Lê Lợi — Công Lý.
“ ”
“ ”
- HUẾ : LITA, thương xá Tam Đa (nhà hàng Thanh Thế trông sang)
— ĐÀ NẴNG : NGỌC HÂN, 82 thương xá Tam Đa (dầu cầu thang lầu 1)
- QUI NHƠN : HÒA LỢI, 15 Phan Bội Châu.
— TUY HÒA : NGHĨA THÀNH, 48 Đồng Khánh.
— NHA TRANG : KHÁNH HƯNG, 309 Gia Long.
— PHAN THIẾT : ĐỒNG TIỀN, 32 Bùi nguyễn Ngãi.
— ĐÀ LẠT : NHẠC 52, 84 Lê Thánh Tôn.
— CẦN THƠ : VUI VUI, 12 Lê văn Duyệt.
— LONG XUYÊN : Radio VIỆT QUANG, 4 Hội Trường Hòa Bình.
— CÀN THƠ : Radio MINH NGỌC, 58 Phan đình Phùng.
— LONG XUYÊN : Radio NHƠN HÒA 140 Quang Trung.

TỔNG PHÁT HÀNH : Điện Hồng, 66 Lê Lợi. SAIGON

XIN LƯU Ý : Người nghe nhạc sành điệu phải tìm mua cho được băng nhạc chính của TRƯỜNG SƠN, với 3 lợi điểm :

- Bảo đảm âm thanh trung thực 100 phần 100.
- Bìa in OFFSET thật lóng lẹ.
- Tham dự cuộc đố vui văn nghệ thật hào hứng do nhóm TRƯỜNG SƠN tổ chức.



nói chuyện với đầu Gõ

KHA TRẦN ÁC

Chiến thuật cào L ăn vạ

Chuyện bẩn thỉu nhất tuần qua là vụ nhóm SV Huỳnh Mẫn làm loạn trong cuộc bầu cử ban chấp hành Tỉnh hội.

Người ta đều biết nhóm SV Huỳnh Mẫn chỉ là một thiểu số rất bé nhỏ, không phải thuần túy gồm những SV mà có cả học sinh, lẫn du đảng Cầu Muối, vậy mà nhóm này lộng hành, tác quái, lũng đoạn hàng ngũ SV một cách vô tội vạ. Phương pháp chúng áp dụng là dọa nạt, khủng bố chụp mũ những ai không theo chúng. Thậm chí chúng dùng cả dao, búa rạch mặt những ai không về hùa với chúng. Lần tiếng chụp mũ những ai không chịu khuất phục chúng là tay sai của chính quyền, là bị chánh quyền mua chuộc vv.. Áp dụng chiến thuật vừa đánh trống, vừa ăn cướp, từ trước tới nay, chúng làm mưa làm gió, không ai dám động tới chúng.

Trong cuộc bầu ban chấp hành Tỉnh hội ngày 21-6-71, chúng lại dở trò cũ rich «Cào L ăn vạ» là khi kiêm phiếu, thấy phe mình thua 100%, rồi, phe Mẫn bèn là lăng là cuộc bầu cử gian lận, nói lên đánh ban tổ chức cuộc bầu cử, chụp mũ cho liên danh đặc cử (liên danh 2) là tay sai của chính quyền bị chính quyền mua một phiếu từ 8 trăm ngàn đồng đến một triệu hai!

Vụ nhóm SV Mẫn tác quái không có gì đáng phẫn nộ. Nhóm SV Mẫn dù sao cũng thuộc hàng con cháu chúng ta, lỗi là ở chúng ta không dạy dỗ nòi, hướng dẫn nòi khiến chúng bị những thế lực ma

quái huyền hoặc chiphối. Điều đáng phẫn nộ là về hùa với nhóm sinh viên Mẫn, có những đoàn thể, những phong trào của người «lòng» đòi ủng hộ nhóm SV Mẫn. Chẳng hạn Ủy ban đòi cải thiện chế độ lao tù của giáo sư tiến bộ Nguyễn Văn Trung, Phong trào đòi quyền sống của bà Ngô bà Thành! Riêng đối với nhà trí thức Nguyễn Văn Trung Đầu Gõi cần tâm sự với ông điều này. Từ trước tới nay, lòng riêng Đầu Gõi vẫn quý mến ông, nên nỗi khi có ai trong tòa soạn Đời đòi phang ông, Đầu Gõi vẫn hết mực năn nỉ, can ngăn, nhưng với vụ ông ủng hộ nhóm Mẫn, Đầu Gõi thấy hết chịu đựng nổi.

Vậy xin ông làm ơn cho biết có phải ông thực tình ủng hộ nhóm SV Mẫn trong vụ tác quái, lộng hành vừa qua không? Đề Đầu Gõi tiện việc bắt đèn xanh cho tòa soạn thả súc «chơi» ông cho vui!

Lữ Lan

Gần đây báo chí cũng như các cơ quan hành pháp, lập pháp nhận được một lá thư vô danh tố cáo tướng Ngô Du tham nhũng, Tuần qua, tướng Ngô Du họp báo ở Nha Trang để thanh minh về lá thư nặc danh. Một ký giả hỏi tướng Ngô Du, có phải chính tướng Lữ Lan, người chỉ huy trước kia của quân khu VI là chủ mưu vụ tố cáo nặc danh này không thì tướng Ngô Du cười, không trả lời «có» không trả lời «không».

Về vụ này, Đầu Gõi cần tiết lộ điều dưới đây: cách đây nửa tháng một người quen của Đầu Gõi tự

nhanh là thân tio của tướng Lữ Lan (vì lý do bí mật nghề nghiệp Đầu Gõi tiếc không nói rõ tên tuổi người quen này) tìm tới tòa soạn Đời gặp Đầu Gõi đưa lá thư tố cáo kê trên, nói với Đầu Gõi rằng, ông Lữ Lan muốn hạ bệ ông Ngô Du muốn nhờ Đầu Gõi làm quản sự (!) dùm.. Đầu Gõi trả lời người bạn rằng, báo Sống trước kia của Đầu Gõi cũng như phòm Hà thúc Nhơn hiện nay đã lèn tiếng tố khô tướng Lữ Lan vì biết rõ tướng Lữ Lan là một tướng bẩn, vậy người bạn tôi gõ cửa Đầu Gõi để nhờ làm quản sự quật mò cho ông Lữ Lan là gõ lầm mẹ nó cùn rồi.

Câu chuyện kể trên là một chuyện có thực 100% Đầu Gõi cần phanh phui để bạn đọc thấy các tướng tá đổi xủ với nhau chơi nhau cạn tàn ráo mảng ra sao.

Đại hội cái bang

Thấy anh em thương phế binh họp đại hội toàn quốc tại nhà hàng Hoàn Mỹ, ngày 1-7 sắp tới Đầu Gõi mừng cho anh em đã đớp được món bở nào nếu không súc mày mà dám tố chửi đại hội tại nhà hàng Hoàn Mỹ! Thị hôm qua 25-7 Nguyễn Định, Định trung Thủ và toàn ban chấp hành mò tới báo Đời cầu cứu, kè rằng sẽ có hơn 400 đại biểu về tham dự đại hội mà cho tới giờ phút này vẫn chưa có một đồng nào để thiết cơm anh em. Đầu Gõi hỏi: «Sao không làm tiền ông Thiệu? Cứ hứa đại là sẽ ủng hộ ông ấy để kiếm chút tiền rồi tính sau». Trả lời: «Đã mời ông ông Thiệu, nhưng ông Thiệu cho người trả lời rằng nếu mời một

mình ông Thiệu, thi ông Thiệu lời nếu mời cả ông Kỳ, thi ông Thiệu không tới. Còn tiền thi hạ bời phản giải. Đầu Gõi hỏi: «Còn ông Kỳ? Ông Kỳ cũng trả lời như ông Thiệu trả lời, đặt điều kiện chỉ mời một mình ông ấy thôi. Còn tiền ông ấy cho biết là hiện nay ông đang khai thác máy cài mỏ... cát, đợi cát, biến thành vàng ông ấy sẽ ủng hộ.

Đầu Gõi dành hiến kế cho anh em, là ban chấp hành nên gửi văn thư chính thức tới ông Thiệu, ông Kỳ, ông Minh, ông Khiêm, các nhà lãnh đạo lập pháp rằng các anh em hợp đại hội nhưng không có tiền ăn vây yêu cầu các vị lãnh đạo thật anh em một bữa cơm. Đại hội họp 3 hôm thì phải 6 bữa ăn, Sáu bữa ăn sẽ do sáu vị lãnh đạo dài thọ, các anh em ăn bữa nào với ai thì hứa ủng hộ, bỏ phiếu cho người đó. Ăn xong thi thôi, quên lời hứa càng hay. Anh em rất khoái cái sáng kiến do Đầu Gõi đưa ra, cảm ơn Đầu Gõi rỗi rit nhưng không hiểu khi về các anh em có gửi văn thư «xin ă» thực sự hay không.

Chín nút

Tin «hành lang» cho biết môt số nghị viên đã nhận được thư yêu cầu giới thiệu ứng cử viên NV Thiệu mang thẻ cẩn cước chín nút 0000027. Cũng theo tin «hành lang» thì thẻ cẩn cước của ứng cử viên Nguyễn cao Kỳ mang hai con số 6.9 : 0000069 tức là six neuf bằng tiếng Pháp.

Còn thẻ cẩn cước của Chuẩn ứng cử viên Dương văn Minh thì «mù» hoàn toàn.

Nếu tin trên là đúng, ta phải phục từ những kẻ nâng bi ông Thiệu, đã bố trí từng ly, từng tí, làm thẻ cẩn cước cho ô. Thiệu thi chín nút» còn thẻ cẩn cước cho ô. Ký thi «six neuf» thẻ cẩn cước của ô. Minh thi «mù». Nhưng Đầu Gõi có hỏi một số thầy bói tướng, chiêm tinh gia tên tuồi thi họ đều cùng một nhau định rằng cái cẩn cước «chín nút» chưa chắc đã có lợi cho ông Thiệu. Ô. Thiệu có thể sẽ trúng cử (70%) nhưng ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khó đỡ như gõ «chút». Chín nút là điểm báo trước ông Thiệu sẽ gặp chín cái khó khăn lớn.

những khó khăn chiêm tinh già, có Thiện xup đồ trước thi mản Tòng thống. Còn thẻ cẩn cước «six neuf» báo trước ông sẽ thất cử, vì số ông là số đảo hoa mản thất cử, mà được lợi về tim. «malheureux au jeu (jeu ở đây canh bạc bầu cử) heureux au amo. Ông Minh, thi cẩn cước «mù» báo trước ông sẽ bị bộ tham mưu của ông giật giày hoàn toàn vì ông hiền quá».

Tin tưởng

Nguyệt san Chính Văn do nhà văn Nguyễn mạnh Côn làm chủ nhiệm vừa ra mắt bạn đọc. Trong «lá thư chủ nhiệm» nhà văn Nguyễn mạnh Côn tuyên bố rằng sở dĩ ông lại ra làm báo, là vì ông «thành thực tin rằng TT Thiệu muốn tiến tới một cuộc cách mạng xã hội thực sự».

Nhà văn Nguyễn mạnh Côn không có lý do gì cần phải nâng bi TT Thiệu nên Đầu Gõi nghĩ rằng ông thành thực tin những điều ông viết. Đầu Gõi cũng muốn «thành thực tin» như ông Côn quá, vì tin như vậy sẽ đỡ buồn, đỡ chán đời lầm, nhưng thú thực là Đầu Gõi tin không nổi. Đầu Gõi đem cái bẩn khoản của mình, kè cho ông Đạo Cầy nghe mà thòi: «Không hiểu ông Thiệu sẽ thực hiện cách mạng xã hội bằng cách nào» Thi ĐC trả lời: «Như lời một đại tá hồi hưu Mỹ vừa viết, bằng cách đem «tham nhũng đổi phó với cuồng tín»...

Câu trả lời của Đạo Cầy đầy vẻ mỉa mai, nhưng biết đâu chẳng đúng.

Nói tục mà chơi, nghe tục chơi

Tuôi theo lời yêu cầu của ông Nguyễn công Quảng, tại nhà máy nước Ba Xuyên, Đầu Gõi cho đàng sau dày là bài phú «Mai xem đánh cờ để đỗ ra», bài mà ông Quảng nói là chỉ thuộc lõm bõm, Bài này do ông Nguyễn hồ Trunu sáng tác (ông Quảng làm là của Tam Nguyên Yên Đỗ) và thấy chép trong sách «Cố xú nguyên âm» của cụ Đông Châu Nguyễn Hữu Tiên.

Tóm tắt nội dung bài phú: Một buổi chiều mùa hạ tại trường học của ông đỗ a, nhân thày đi vắng,

Tiên s... ng b...
Sĩ tử t... (1).
Nhi khúc khúc nhiên, nhi khich
khich nhiên ►

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kĩ
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Dồi
dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực
gốc tính, Quê Hương Dân tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa: Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giời VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tộc
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng, Bồ sinh lực răng, Già chưa
rụng răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ: Phụng sự
Quê Hương (VN), Phụng hưng kinh
tế Xứ sở — Phụng vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC:
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quęo (qua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mùi Tàu
Phú Lãm Cholon. Thuốc Cao 508
Nước 358 sấp lén...

Nhất nhật phó tiên sinh chí quách kệ (2). Tiên sinh giận lầm, hỏi rằng : làm sao ? Đề tử đứng lên, thưa thầy con kề : Cái Huệ nô ĐÈ... Nhận ngày hôm qua, Thầy đi vắng nhà. Dương mùa hè chí vô sự, Viên (3) bàn cờ hè giờ RA. Bất ý, chỉ ta Ngồi lè ngồi la. Bên giường mép rải (4), Bên cung mao gà. Người chẳng ra người, Ma chẳng ra ma. Nhị bánh bánh ra, Nhị chành chành ra. Úc (5) ông mãnh (6) ra. Úc ông kênh (7) ra. Úc ông hồ mang chí cỏ bánh ra. Toại sứ (8) : Tướng muôn thượng lên,

Pháo tranh lách cạnh. Tốt hữu ý ư nhập cung ; Sĩ manh tinh ư nhất gánh.

Thể mà không cười, Có họa ông MÃNH (9).

Tiên sinh nghe rồi, Nãi (10) mỉm kỵ mồi, Nãi vỗ kỵ dùi, Nãi quẳng kỵ roi.

Tuần tuc ngôn viết (11) : Ôi giờ ơi ! Ôi đất ÔI ! Chết nỗi, thể mà hôm qua không có tôi !

CHÚ THÍCH : (1) TIỀN SINH DƯỜNG BÊ, SĨ TỬ TẾ TẾ : thầy đỗ nghiêm trang, học trò nhiều lầm lầm. (2) Câu này đại ý là 1 hôm học trò cứ cười khúc khích với nhau mà chẳng chú tâm đến bài giảng của thầy. (3) VIÊN : vì thế. (4) RÃI : loài cá lớn có mép dài, đỏ và nhầy nhụa. (5) ỦC : hoặc già. (6) ÔNG MÃNH : ở đây chỉ mảnh thú, loài thú mạnh và dữ. (7) KẼNH : cộp hổ. (8) TOẠI SỦ : bèn khiến. (9) ÔNG MÃNH : ở đây chỉ người vợ chưa con mà đã chết (ma chết trẻ). (10) NÃI : chữ dùng để chuyên ý, nghĩa là : nên, mới, bèn. (11) THÁN TỨC NGÔN VIẾT : Bỗng than nên lời rằng.

Vài nét về Nguyễn bồ Trưu.

Nguyễn bồ Trưu sinh quán ở làng Khê Thượng Bát Bạc, Sơn Tây là anh em con chủ, con bác, với thi sĩ Tân Đà. Ông lấy bà cô ruột của Đầu Gối, và là ông nội của kỵ

giả Lão Tôn, Bài phú «Mãi đánh cơ đẽ đẽ ra» trên đây quả là bất hủ, và Nguyễn bồ Trưu có thể liệt vào hàng thứ ba của thơ tục, trên cả Hồ xuân Hương, thơ tục ông sáng tác rất nhiều, nhưng ông là một nghệ sĩ thuần túy, hùng thi viết chơi, đọc cho bạn bè nghe, rồi vứt bỏ, không bao giờ thêm in thành sách. Đầu Gối đang sưu tầm những sáng tác của Nguyễn h. Trưu để in

thành sách, ban nào biết được bài thơ nào của Ng bồ Trưu xin gửi về cho Đầu Gối, chẳng hạn bài cũnec v. «Té sống ông kép cổ đẽ Đầu Gối chỉ nhớ lõm bõm v.v. Đầu Gối rất khoái bài phú «Mãi xem cờ bồ đẽ ra» vì bài phú là cả một màn kịch tuyệt tác. Câu kết bất ngờ đầy thú vị chứng minh Ng h. Trưu là một đạo diễn siêu việt.



HỘP THƯ TÒA SOẠN

● **VÕ DUY CHUNG (Saigon) :** Không thể viết thư riêng nỗi. Rằng thu xếp ghé tòa soạn đi. Khoảng từ 15g đến 18g mỗi ngày đều có mặt cả, trừ thứ bảy, chủ nhật. Chờ Chung đó.

● **NGÔ VÂN (Gia định) :** Nếu muốn góp mặt thường xuyên gửi bài về trước đã. Bây giờ là «sau thi» chưa ?

● **MỘT ĐỘC GIẢ (Saigon) :** Nỗi buồn của ông cũng là nỗi buồn của báo Đời. Nhưng còn buồn ông hơn nữa vì đã không chịu cho báo Đời thêm một chi tiết nào về mấy tên được đề cập tới trong thư.

● **LÊ HỒNG THUYỀN (Mỹ Tho) :** Phạm Duy và một số nghệ sĩ có ra trình diễn ngoài QN. Nhờ Thuyền chuyển lời hỏi thăm LS và nhắc dùm là ít ngày nữa sẽ xuống đó chơi.

● **TRẦN ĐÌNH THÁI (Q.Nhơn) :** Tôi nghĩ là anh nên nén lòng chờ đợi ít bữa nữa coi thái độ của anh bạn ấy ra sao. Nếu cuối cùng anh ta vẫn vậy thì mình sẽ tính sau. Về những việc khác đã ghi nhận ý kiến của anh và sẽ tính vào chi tiết trong vòng tháng tới. Thân.

● Các bài thơ sau đây đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trong các số báo tới :

— Về ngôn cho đứa con đầu lòng (L Sa), Buông cương (Ng. Di Triệu), Rời cung một lần (T Th), Tình ca tháng Hạ (VTP Trần).

★ Tòa soạn mới nhận bài và thư của các bạn có tên sau :

— Hồ c. Bửu (kbc 3415), Đặng v. Trực (B. Định), Trần q. Thiếu (kbc 6143), Lê v. Kỳ (kbc 4100), Lê Sa (P. Rang), Linh Tuyễn (V. Long), Ng. d. Phong (C. Ranh), Hoàng Iru Ý (kbc 3568), Lữ Hành (Huê), Hoài Hương (P. Thiết), Ng. v. Ninh (Sg), Hoa Rừng Cỏ Đại (P. Bồn), Chu k. Uyên (Gia định).

Xin các bạn chờ tin trong số báo tới.

DÒNG ĐỔI

VIỆT NAM BÍ SỰ

● Tờ tuần báo Huê Kỳ Newsweek số mới nhất đến ngày phát hành 28-6 đã bật mí nhiều chuyện thâm cung rất hài hùng về trang sứ hiện đại của nước An nam ta rút ra từ phác trình tối mật Mac Namara. Có điều thâm cung ở đây là Tòa Bạch ốc và Ngũ giác đài... Tập tài liệu mật này được nêu tung trược nhất trên tờ «The New York Times» đã làm chấn động dư luận và làm rung rinh cả nước Mỹ, đến nỗi Huê Kỳ phải đem những món đồ cỗ diển ra đối phó với tờ báo này : cũng có lười kéo nham nhỏ của ông kiêm duyệt bắt bối bô nhiêu đoạn lem nhem đầy trang báo. Cũng có phán quyết của ba tòa ông lớn bắt tờ báo ngừng đăng v.v... Theo ý Độc Thủ, lúc này là kíp Chung đức Mai - Đoàn văn Giáo chuyên viên bè hội đồng báo đang lêu bêu. Nếu Huê Kỳ mời hai «nhân vật» này sang đổi đầu với báo Méo, cam đoan nền tự do báo chí sẽ được... cài số de !

● Trở lại tờ Newsweek tuần này, ngoài bìa báo có in ngay dư đồ thống nhất một cỏi sơn hà từ ải Nam Quan đến mũi Cà mâu. Trong bức đồ hình chữ S đó chen chúc toàn các VIP Huê Kỳ. Độc Thủ lần thẩn đếm được cả thảy 12 «ngoe» gồm 4 ông tổng tông (Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson vắng bóng Nixon), còn lại các bộ trưởng (Mc Namara, Dean Rusk...) tướng lãnh (Taylor, Westmoreland) phụ tá (Bundy) đại sứ (Taylor, Cabot Lodge) v.v... Xem qua bức họa đồ này, Độc Thủ bèn cảm thấy buồn cho câu thơ : Nam quốc sơn hà nam đế cư. Các vị «nam đế» đâu rồi, bận uống ba xi đế chăng ? Hay đang sát phạt lẫn nhau trên chính trường lúc nào cũng nhơm nhớp đê té ?

● Phần chủ đề «VN Bí sự» (The secret history of Vietnam) chiếm trọn 27 trang của tờ báo này, kè cả các mục thường xuyên. Nhiều phát giác rất khủng khiếp như trang 18 có trich đăng những lời «ngữ tiêu vấn đáp» tay đôi giữa «chuẩn tướng» Kỳ và đại sứ Taylor đại diện cho nhóm tướng trẻ, vào tháng 12-

1964. Ông đại sứ ăn nói rất sách mè, trich thượng ra mặt, có vẻ cha chủ lầm. Một nhà ngoại giao đúng nghĩa không thể có ngôn từ như vậy. Như câu : Now you have made a real mess mà đồng nghiệp Hòa Bình đã dịch tràn truồng là : «bây giờ thì các ông đã làm như một đồng phân». Ôi chủ quyền, ôi sỉ diện lãnh đạo...

● Để độc giả có dịp nhận định khách quan về tương quan giữa nước An nam ta và đồng minh Huê Kỳ như sau, Độc Thủ xin đăng lại bản dịch của đồng nghiệp Hòa Bình, như sau : «Sau đây là các đoạn trích dẫn trong một điện văn từ Sài gòn gửi cho bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 24-12-1964, do cơ quan điều nghiên của Ngũ giác đài cung cấp, mà tờ New York Times đăng nguyên văn trong số ra ngày 14-6-19...»

Đại sứ Taylor và phó đại sứ Alexis Johnson đã tiếp xúc với điều mà người ta gọi là các tướng trẻ của VNCH, trong số có các tướng Nguyễn cao Kỳ, Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn chánh Thi và một phó đế đốc tự nhận là Cang. Cuộc gặp gỡ này xảy ra sau khi các tướng trẻ hốt Thượng hội đồng Quốc gia vào tháng 12-1964. Sau đây là nguyên văn cuộc họp :

ĐẠI SỨ TAYLOR: Tất cả các ông có hiệu tiếng Anh hay không (...) Tôi đã nói rõ với các ông trong tiệc của tướng Westmoreland là những người Mỹ chúng tôi đã mệt mỏi vì các cuộc đảo chính. Đường như tôi đã phung phí quá nhiều lời nói rồi. Tiếng Pháp của tôi cũng không khá vì chắc là các ông không hiểu. Tôi đã vạch rõ ràng mọi kế hoạch quân sự mà tôi hiểu là các ông mong muốn đem ra thực hiện tùy thuộc vào sự ổn định của chính phủ.

Chúng tôi không thể ủng hộ các ông mãi mãi nếu các ông thực hiện nhiều điều như thi này. Ai là người cầm đầu nhóm này ? Ai là phát ngôn viên của nhóm...»

Những lời đối đáp nham nhở này là để giúp ta luận cõi suy kim. Biết đâu vài nǎn nữa, Huê Kỳ lại chẳng đem công bố những cuộc thảo luận tay đôi có thâu băng giữa ông đại sứ và các nhân vật Đệ nhị cộng huê thì bỏ mẹ !

ĐỘC THỦ



truyện dài
Nguyễn Thụy Long

BÁ
ĐẠO



— Vâng dĩ nhiên là các kỵ giáp hải ngồi ở dưới rồi, không lẽ ngồi ở bàn chủ tọa sao?

Tôi chỉ nói đến quí tắc như vậy thôi chờ đến đó đâu có phải là tôi không biết.

Bà Bá Đạo nói vậy, nhưng bà không mấy hả lòng hả dạ, bà vẫn chửi thầm nếu bà cho con mẹ Kim Chỉ này làm hội trưởng chắc chắn con mẹ sẽ không dám lái minh. Nhưng bà Bá Đạo lại là người đàn bà khéo nhén nhúc để chờ thời nên không giận bà Kim Chỉ ra mắt, bà tiếp tục trình bày :

— Chúng ta sẽ kê mười hàng ghế cho kỵ giáp ngồi họp báo, dĩ nhiên là không thể nào có đủ được số kỵ giáp ngồi kín mười hàng ghế ấy, cao lâm là hết bốn hàng ghế, còn lại sáu hàng ghế là người của ta ngồi, sau khi thuyết trình viên trình bày xong vấn đề, dĩ nhiên là bọn nhà báo sẽ háng háng đặt câu hỏi, câu nào dẽ dàng chúng ta trả lời một cách vui vẻ, khó khăn ta cho đàn em ta làm huyền náo lên, phản đối kỵ giáp tung bùng, nếu cần thi đánh hội đồng chúng nó một trận ném thận, đánh cho ra máu, đánh sặc máu mũi máu miệng ra cho chúng nó tốn luôn, chúng không thể móc lò được. Thật ra ta đánh chúng nó, nhưng chúng ta không nhúng tay vào, chúng ta có thể đỡ thừa cho các đoàn viên nóng mắt đánh bậy...

Bà Kim Chỉ mới nghe đến đây đã nhầm người lên :

— Hay hay, thật diện kẽ, tôi không ngờ chị lại

sáng suốt đến như thế, thảo nào có lần tôi thấy nhà chùa họp báo mà kỵ giáp bị đánh tung bùng hoa lì.

— Đó là kế của thầy, kế của cha cũng vậy, thỉnh thoảng cha cũng chơi trò ma giáo như vậy, bọn nhà báo có tức thì chửi vài ba bài rồi cũng thôi chờ làm cái gì được, nhưng cái thân ướng thuốc cũng met..

— Thật chí là một con người có cái tên xứng đáng.

Bà Bá Đạo bèn khều luôn cho mình câu khen ngợi đó :

— Vâng thưa chị bởi vậy tôi mới xứng đáng làm hội trưởng biết bao nhiêu hội và bây giờ lại sắp làm hội trưởng Hội Bảo Vệ Lá Đa Giao Chỉ..

Bà Kim Chỉ hứ một tiếng :

— Chưa đâu chị ơi, mình còn phải bầu bênh mệt lắm,

— Vâng nói là bầu bán vậy chờ, còn chức hội trưởng chắc chắn thế nào cũng vào tay tôi dầu sao thì tôi cũng được các thầy tín nhiệm.

— Chưa chắc đâu chị ơi, chưa chắc mèo nào cắn mèo nào.

Không khí giữa hai bà bắt đầu căng thẳng, hai bà bày giờ đương nhiên coi nhau là đối thủ quyết hiềm cần phải triệt hạ nhau, mặt ngoài thì vừa thơm thoát nói cười, nhưng trong lòng hai bà nhau hiềm khích kém gỉ nhau.

Cuộc tranh cử chức hội trưởng Hội Bảo Vệ Lá Đa Giao Chỉ diễn ra vô cùng sôi nổi trong đám hội viên, trước đó mấy ngày bà Bá Đạo và bà Kim Chỉ đã già lái nhau những cú ném thận, cả hai bà đều háng hải khoe thành tích của mình. Bà Bá Đạo rỉ tai một hội viên rằng :

— Con mẹ Kim Chỉ thì có thành tích gì mà đòi làm hội trưởng nhất là về phương diện đức con mẹ kém xa tôi, phải là một người đàn bà trong sạch mới có thể đảm nhận được chức vụ cao quý này, xét ra trong những người đàn bà làm chính trị tôi là người đàn bà nết na nhất, ít tiếng lai nhắt về phương diện tình ái. Tôi lại có học nữa, bằng nụ háng kia, con mẹ Kim Chỉ trước bản họt vịt lộn nên đều có thành tích gì.

Một bà hội viên thối móm bên đi nói lại với bà Kim Chỉ, sau khi kể xong con mẹ bèn thuốc một câu :

— Đây, bà Bá Đạo ăn nói vậy đó còn có ra thể thống gì nữa, chị cần phải phản pháo chứ.

Bà Kim Chỉ bèn lịm người đi, bà diễn nôm những lời nói của bà Bá Đạo thì bà thấy rằng con mẹ Bá Đạo đã cho bà là kẻ vô học, mà bà thì vô học thật, vô học hơn ai hết, trước khi bà làm chính trị bà có đi bán hội vịt lộn thật. Bà bèn nghĩ ra một kế phản pháo bà Bá Đạo :

— Vâng chính vậy, trước khi tôi trở thành một chính trị gia có tiếng ở xứ sở này tôi đã bán hội vịt lộn, tôi thuộc giai cấp thấp hèn trong xã hội, Nhưng đất nước chúng ta là đất nước của tự do dân chủ sẵn sàng đón nhận tất cả những người tài giỏi ra gánh vác việc nước, chúng ta đã làm cách mạng, chúng ta không còn nô lệ bằng cấp, và bà Bá Đạo đã khoe mình là một người phụ nữ có phẩm hạnh, tôi thiết tưởng rằng hội chúng ta là hội không cần phải dùng tới một nhân vật có phẩm hạnh, vì hội chúng ta không phải là hội Khổng Học, người có phẩm hạnh, doan trang vào hội này sẽ không biếng làm gì cho hội. Phải là người có kinh nghiệm.

Mấy bà hội viên xồn xồn bèn nghịt mặt ra, họ vẫn chưa thể nào đoán được ý nghĩa thâm thúy của bà Kim Chỉ, họ bèn yêu cầu có một sự giải thích :

— Thưa bà chúng tôi chưa hiểu nỗi cao kiến của bà xin bà vui lòng giải thích giúp đỡ chúng tôi còn truyền bá với chị em khác.

Bà Kim Chỉ bèn cười một phát, bà thò tay vào miệng lấp lại hàm răng giả sáp sửa rota ra :

— Còi gì là khó hiểu đâu tôi nói phải là những người có kinh nghiệm bản thân mới điều khiển nổi cái hội này. Hội chúng ta bảo vệ phụ nữ dẽ kêu gọi tất cả mọi người nhất là giống đực thuộc bất cứ chủng tộc nào, quốc gia nào, màu da nào đều phải bảo vệ cái ấy của người phụ nữ, không được ăn tă bừa bãi, nói một cách giản dị là chúng ta lập hội để chống hiếp dâm, chống bè hội đồng, tôi thiết nghĩ rằng một người không có kinh nghiệm bản thân thì không thể nào điều khiển nổi.

Một bà xồn xồn các cô hỏi :

— Thưa bà nói như vậy tức là bà đã là người có kinh nghiệm bản thân ?

— Chính vậy.

— Thưa bà...

— Tôi không xấu hổ khi nói đến việc ấy, chính tôi đã là người có kinh nghiệm bản thân.

— Thưa bà có thể cho chúng tôi biết rõ hơn được không ?

— Cái đó đã hẳn, trước đây trên hai chục năm tôi đã có kinh nghiệm về chuyện này, tôi đã từng bị Tây hiếp nhiều lần, tây đèn tây tráng. Sê nê ga le đã hiếp tôi vì vậy nên tôi cho rằng không ai có đủ kinh nghiệm hơn tôi trong vấn đề bị hãm hiếp.

Bà Kim Chỉ nói khơi khơi, không một chút mắc cỡ, bà tự nhận bà đã là một người từng bị Tây hiếp lên hiếp xuống. Càng nói bà càng trở nên hùng hồn hơn :

— Thưa quý bà đó là thành tích của tôi trong cuộc tranh cử này, tôi đã từng là một người thiểu số đau xót đáng cay khi bị hãm hiếp, tôi hiểu hoàn cảnh của người con gái rơi vào điều không may đó như thế nào, vậy tôi mới háng hải ra tranh cử cõi mụ Bá Đạo thì biết gì, một con mụ bỉ ổi và hão danh, một con mẹ hoạt đầu chính trị không có thành tích nào đáng kể, vậy quý bà, quý hội viên nên dồn phiếu cho tôi, tôi chỉ biết nói như thế với tất cả sự thành thực của tôi.

Bà Bá Đạo được nghe nói lại thành tích của mụ Kim Chỉ bà Bá Đạo bèn phản pháo :

— Tưởng gi chó thành tích đó mà cũng mang ra khoe khoang, quý bà hội viên nên hiểu đó là thành tích của một con đĩ, tại sao tôi lại nói của một con đĩ, người con gái Việt Nam một khi bị ngoại bang hiếp có một lần đã lấy làm đau xót lắm rồi, đâu có bao giờ dẽ cho ngoại bang hiếp lần thứ hai, theo sự điều tra của tôi thì mụ Kim Chỉ của tôi bị Tây hiếp thật, nhưng chỉ bị hiếp có một lần, sau lần đó không hiểu tại sao không hiểu mụ thêm thường cái nỗi gì mà cứ ôm thùng vịt lộn lảng vảng ở đồn Tây hoài đẽ cho chúng hiếp lện xuống hoài như vậy có phải là 1 sự cố ý không, một người không có đức hạnh như vậy một người khoái được hiếp như vậy thử hỏi rằng làm sao ее thể làm hội trưởng được, vậy quý bà không nên bỏ phiếu cho mụ mà nên dồn phiếu cho tôi, tôi mới là người đầy đủ tư cách dẽ bảo vệ lá da giao chi.

Những cú đá giò lái nhau càng lúc càng trở nên gay cấn, nhất là gần đến ngày bầu cử, không bà nào chịu nhường bì nào, Đến cuối các bà suýt chút nữa thi choảng nhau. Bà Bá Đạo hầm xé quần con đĩ thập thành, bà Kim Chỉ đòi chụp quần dơ lên đầu đối thủ. Lời qua tiếng lại như sấm như sét.

(CÒN NỮA)





LUÔNG CÁI VÀNG

199

CHƯƠNG 22

Bốn ngày qua Thạc sống trong một thế giới hãi hùng, chịu đựng sự tra tấn, sự đau đớn và đói khát. Người ta mong anh nói một vài lời nhưng Thạc lại không có gì để nói. Không có gì để nói nhưng Thạc không loại người có thể nói một vài điều gì đó trong hoàn cảnh bắt buộc. Thạc cứ im lìm chịu đựng từ cơn ngất xỉu này qua cơn mê khác. Anh được đưa qua tất cả các cách tra tấn, y như một đồng bạc được đưa qua tất cả các thử thách để được xem đây là đồng bạc giả hay thực (trong những phòng giáo nghiêm quốc tế). Lúc này có một vài người quen thuộc tới xin việc làm tại Khu Hành chánh đã vô tình nhìn thấy Thạc nhưng họ nhìn không ra Thạc.

Ngày đầu tiên vào việc tra tấn Thạc có mặt Cà Nhấp. Hơn ai hết Cà Nhấp biết rõ những công an đã bắt làm Thạc. Cà Nhấp tự nhủ: «cần phải nói với họ một vài tiếng để họ thả Thạc ra». Nhưng Cà Nhấp lại nghĩ như thế này: «Nó không di hoạt động thì anh nó hoạt động. Anh nó hoạt động thì phải chịu liên hệ».

Nhân một lúc Xương nghỉ tay. Xương nói với Cà Nhấp:

200

— Đập hộ tao một hối thủ coi. Cà Nhấp.

Cà Nhấp đứng dậy tươi cười cầm roi cát bò vẩy thật nhiều máu. Cà Nhấp tiến về phía Thạc. «Anh cán bộ không hề có một hoạt động nào dính dấp tới chính trị được treo trên xà nhà. Đầu ngược về đất. Mắt nhắm nghiền. Chung quanh mắt là máu. Ngực là máu. Tay cầm những máu đưa ra. Thạc bị lột trần truồng. Cái dương vật anh héo hon xám xịt thật buồn cười. Nếu tử tế hơn, người ta cắt cái dương vật ném đi có lẽ thân thể Thạc còn đỡ coi hơn.

Cà Nhấp cầm cây roi và mắt trán tráo nhìn vào chiếc thắt lưng trần đầy vết tích máu. Hắn không thích máu. Hắn sợ máu thì đúng hơn. Cà Nhấp thuộc loại cán bộ mới được đào tạo của Quốc gia. Anh ta ưa đấu hót, làm những mầu báo cáo thật hay, nhậu nhẹt: không thích phân tích hay là ác phân tích bị mòn mỏi lười biếng; mọi việc sẽ không được thi hành với tầm mức quan trọng hay chỉ quan trọng là ở phía hình thức. Vì thế khi tiến tới trước cái xác Thạc Cà Nhấp hơi bức mình việc làm cẩn kẽ quá của những viên công an.

— Đánh đi chứ. Làm Chủ tịch xã mà không biết đánh người à.

• **truyện dài CUNG TỊCH BIỂN**

201

Đúng là giọng nói của Xương từ phía sau. Cà Nhấp quất vút con roi cát bò vào người Thạc. Cái xác không quần quại, không rùng lên một chút nào. Duy chỉ có máu chảy xuống. Mỗi tấc thịt của Thạc lúc này có ít nhất là một trăm cái roi hay một cái gì đó được quất vào.

Cà Nhấp quất một roi lúc Xương cười sặc sụa. Xương không giải thích cái cười của mình, nhưng giữa khung cảnh hao hụt khô rỗng đó một tý ái vui dậy trong Cà Nhấp. Hắn ta thấy hờ hững là không làm được gì ngay cả trong việc đánh đập người.

Cà Nhấp quay nhìn Thạc. Tự nhủ: «đây cũng là lúc phải tỏ cho anh em biết mình eó khả năng làm việc». Một ý nghĩ chán nản khác lại tới với Cà Nhấp: «nhưng thằng này là cái thằng phải giò nó cố định dấp gì tới thằng anh thồ tà của nó đâu. Thằng này đâu có phải là cán bộ».

Lúc sau Cà Nhấp lại bị tràn ngập bởi sự nhiễu loạn khác của ý tưởng khi nhớ lại những cảnh xưa khốc của anh cùng gia đình trong suốt chín năm qua. Anh bị bóc lột và bị đào thải. Anh bị khinh bỉ và bị đặt ra ngoài những sinh hoạt yêu nước mặc dù anh vẫn cố lèo dèo theo. Cuối cùng Cà Nhấp thấy một sự căm hờn mơ hồ tràn lan cung khắc. Anh thù hận ngay cả Thạc. Bởi không có Thạc thì không có những nhục nhã đồi anh. Không hành hạ được Nhạc thì hành hạ Thạc. Nếu không có Thạc thì mang mẹ cùi lúng nó ra mà làm thịt. Bởi cái chị đàn bà mà có đó đã đẻ ra tụi địch hạch này.

Cà Nhấp vung tít roi và đập tàn nhẫn vào người Thạc. Thạc có quần quại chút đỉnh. Nhưng đó không phải vì đau đâu. Anh ta la vì thấy một thiên đường nào đó trong cơn mê sảng của anh.

— Tại sao nó không trả lời mà không cắt lưỡi nó đi.

Cà Nhấp hỏi Xương. Nhấp đã tiến bộ mau chóng. Xương tỏ vẻ hài lòng. Nói với Cà Nhấp:

— Cắt lưỡi hay không thì nó cũng xuống một cái lỗ đất.

Xương bước tới cầm lấy một cái roi sắt đang trên lò lửa. Ngọn roi đỏ như một cục than hồng. Xương biến từ dí ngọn roi đỏ vào thắt lưng Thạc. Thịt cháy và len khói. Thạc bị giật người lên thực sự và thét lên một tiếng. Xương hành động như thế chỉ để nghe cái tiếng thét đó thôi.

Nửa đêm hôm đó người ta mang Thạc chôn vội vàng xuống một lỗ đất lạnh sau khi đã đọc một công điện từ quận đánh về. Công điện báo cho biết đã bắt được Nhạc (chính là Phan duy Nhạc) nơi một cái xóm hẻo lánh ven sơn. Tỉnh thần công điện cũng nhắc nhở là là hãy thả gấp Thạc ra.

Nhưng bây giờ người ta làm sao thả được Thạc?

202

Lúc vắt cái xác lên xe Thạc hấy còn thoi thóp. Lúc kéo từ xe xuống anh vẫn còn thoi thóp. Anh Nghĩa dũng đoán công nhận rằng khi lắp đất voi vàng anh hấy còn nghe thấy Thạc thở thoi thóp. Đúng vậy thưa quý vị, có lẽ Thạc hấy còn thở tiếp sau đó một vài hơi dưới đất sâu.

Mấy ngày hôm sau một bà già đi từ cái xóm nhỏ tìm xuống Chợ Ké. Bà mang trong cái giỏ tre một ít thực phẩm và một bộ đồ cũ. Bà theo lời chỉ dẫn của mọi người đê tới trụ sở của phái viên Hành chánh. Ông phái viên Hành chánh trả lời rằng Thạc đã được giải ra quận. Bà tiếp tục ra quận thì được ông an quận trả lời: «con bà ấy à. Nhạc ấy à nó được đưa về tỉnh rồi». Người đàn bà hỏi: «Tia kia mà. Tôi muốn hỏi thằng Thạc». Người công an Phú Thăng trả mắt nhìn:

— Thạc nào? Đây chỉ là Nhạc thôi. Nó được giải vào nhà lao tỉnh rồi.

Bà già kia trở về nhà và cố gắng bán gà vịt kiếm một ít tiền ra tỉnh. Bà đi suốt hai ngày mới tìm được nhà lao. Bà hỏi nhưng tại đây không biết Nhạc. Bà quay quắt nhìn và thấy nơi bờ tường rộng nơi những cái lô vuông trống có rất nhiều bàn tay ốm thè ra ở đấy. Nơi mỗi bàn tay

PHONG NGÚA

Ghé chóc, lở lói, gãi tới đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết

uống: **Giải phong Sát Độc Hoàn**

ÔNG TIỀN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phú Lãm—CHOLON—KNBYT số 3—9.5.63

THẨM-MỸ-VIỆN

NHƯ-HÀ

692, Phan thanh Giản S.G. — Đ.T. : 93.448
Chi nhánh : 390, Ph. th. Giản SG—ĐT 99807

MỚI NHẤT VÀ ĐỘC NHẤT Ở VN :

- *Làm ốm : Bảo đảm tuần đầu xuống từ 3 đến 12 ký.*
- *Do phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ.*
- *Làm mập : bảo đảm mỗi tuần lên từ 3 đến 6 ký.*
- *Do phương pháp thuận túy Y khoa.*
- *Bảo đảm không kết quả, hoàn đú tiền lại.*

— LÀM MẶT TƯƠI ĐẸP : do phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ, khoa tâm lý và khoa phân tâm học làm tiêu tan hết mọi vẻ tiêu tụy, nét nhăn nheo, lại da dẻ hồng hào tươi trẻ.

— Do Bác sĩ THANH tốt nghiệp Đại Học Paris nhiều kinh nghiệm tại các bệnh viện Paris và Âu Mỹ trực tiếp săn sóc. Có nhiều phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi máy lạnh để quý vị ở lại.

Đặc biệt mới về loại PEELING FORT, lột da mặt không đau, không cử nang, vẫn dùng son phấn như thường, làm trẻ 15 tuổi.

— Với phương pháp MASSAGE mới lạ máy hút tân kỳ và mỹ phẩm của LANCASTER để giúp các tế bào ngực mẩy nở tự nhiên, không cần bơm.

— ASPIRATEUR, máy hút mụn, tàn nhang, trứng cá, tủy vết nám, mụn cát, mụn ruồi, sẹo cạn.

— POLÉNEX làm liền lỗ chân lông.

— Có máy tinh điện làm trẻ lại 15 tuổi.

— Có mặt nạ nhau và mặt ong chúa của Pháp vẽ theo từng chuyến máy bay «Air France» giúp quý bà quý cô có làn da tươi mới.

ĐẶC-BIỆT MỸ-VIỆN CÁ NHÂN

— Bán máy điện tử trường Thụy Sĩ giúp quý bà, quý cô tự săn sóc làn da, xoa nắn bộ ngực cùng với mỹ phẩm mỗi bộ 7000đ.

— Bán thuốc của Stendhal và Lancaster với sự chỉ dẫn rành rẽ giúp quý cô, quý bà tự xoa nắn cho các tế bào ngực này nở như ý.

— Đặc biệt mới về và chỉ báu riêng ở Mỹ Viện NHƯ HÀ thuốc trị mụn Resamid, Renoxyl, Komed, He Vanoxide, Acnestrol, Sulfacet, R. Sulforcin, Lubriderm chủ trị nhanh chóng các loại mụn cám, mụn bọc, mụn đỏ, mụn lở loét, mụn cát, mụn nhân den, đi kèm với xà phòng sữa của Dr Payot.

— Nhận dạy học trò theo tài liệu mới nhất của «ECOLE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES DE BEAUTE DE PARIS». Cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau 5 tháng học (I khóa 150 ngàn).

Thư và bưu phiếu đề NGÔ THỊ NHƯ HÀ —
692 Phan Thanh Giản — SAIGON.

Mở cửa từ 8g30 sáng đến 8g30 tối.
Nghỉ ngày Chủ nhật.

thì ra là có mối thân nhân ngồi nắn bóp một cách tội nghiệp. Người ngoài bờ tường nói chuyện với cái bàn tay ôm. Những bàn tay run rẩy xanh xao.

Bà già trở về. Bà lại tìm xuống Phái viên Hành chánh. Phái viên hành chánh hỏi :

— Tôi bảo con bà được giải ra quận là bà phải tin là giải ra quận. Bà không tin tôi sẽ bắt luôn cả bà.

Người đàn bà tuyệt vọng ra về. Nhưng một Nghĩa dũng đoàn đã báo cho bà biết :

— Nay đi theo tôi. Tôi chỉ cái nhà giam của con bà.

Đi một hồi đường tới một cái công nhỏ, Nghĩa dũng đoàn chỉ về luống đất khô. Nơi đó bằng lảng một con sông cạn, anh Nghĩa dũng đoàn nói :

— Đó, người ta giam con bà ở đó.

Người đàn bà vẫn không hiểu gì. Bù nhìn vào mắt anh Nghĩa dũng đoàn như van lơn tìm kiếm. Người thanh niên nói rõ hơn :

— Con bị ở đó. Thạc nó ở đó. Hồi rày không có mưa lớn chắc đôi dép của hắn ta còn. Cái nấm đất bên cạnh đôi dép là nhà lao con bà đó. Đi đi. Đi không tôi tống bà một đạp thấy me.

Quả thực đôi dép cao su Bình Trị Thiên hãy còn bên một nấm đất nhỏ. Đôi dép luống xuống một vùng lầy. Chỉ thấy những cái quai đèn đã ngã màu bùn. Người đàn bà nhìn mây trắng và nói : «tại sao người ta không nói thật là đã giết con tôi. Tôi nào có sợ con tôi phải chết. Nhưng nó không được chết ở nơi này».

Bà trở lại chỗ Kế mua một nén nhang. Khi trở lại chỗ cũ thì ông Phái viên hành chánh đã có mặt tại đó. Ông ta hỏi người đàn bà :

— Ai cho bà biết con bà bị thủ tiêu tại đây. Anh ta rút một khẩu súng sáu dí vào màng tang người đàn bà. Ai ? nói mau không tôi thủ tiêu luôn bà.

Người đàn bà yên lặng cầm nén nhang lên mồ con (tại sao lại gọi đó là cái mồ cho đanh). Người đàn bà cầm hòn nhìn ông Phái viên. Bà nói : «tôi đợi thẳng Nhạc về. Các ông có giỏi thi đánh nhau với thẳng Nhạc đi. Nó sẽ giết các ông như giết một bầy chó. Các ông chỉ hèn. Đi giết người cày ruộng chăn trâu».

Ông Phái viên mềm cườn thu cây súng bỏ vào bao. Ông du biết là bè bạn ông đã làm gì Nhạc ngoài quận rồi. Ông lặng lẽ bỏ về. Ngay tối hôm đó người đàn bà bị bắt. Bà đã ngủ trên nền đất mà con bà đã ngủ trước đó một tuần.

Ai sẽ thắp đèn nhang cho bà ?

(CÒN NỮA)

CUNG TÍCH BIỀN NHÂN TIN

QUÝ THÂM HỮU VÀ CÁC BẢN NƠI XA : — Tôi không con ở địa chỉ KBC 4082 nữa. Tôi cũng không thường trực tại tòa soạn báo Dời. Vì thế thư về hai nơi này được ngầm gửi là thất lạc.

SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

Thứ hàng tuần

Khởi sự tiền hành xây dựng các nhóm Đại Diện Địa Phương

dù giai đoạn trước chưa hoàn tất. Quyết định này dựa trên niềm tin tuyệt đối là tất cả các thành hữu và cảm tình viên đã hứa góp công xây dựng cơ sở sẽ còn duy trì lời hứa đó và chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa trong thời hạn chật chẽ là trước ngày cơ sở phát hành số báo đầu tiên. Chính vì thế, các nhóm viên có nhiệm vụ liên lạc để tổ chức các cơ sở địa phương dù được chỉ thị rời Saigon để bắt tay ngay vào việc.

Trong các tuần lễ đầu của tháng 7/71, cơ sở sẽ thực hiện tiếp xúc với các địa phương thuộc miền duyên hải Trung phần từ Ninh Thuận tới Qui Nhơn.

Mục đích các cuộc tiếp xúc này, như đã được báo trước, là để hoàn tất xây dựng một số cơ sở địa phương tại những nơi đã được chọn lựa sẵn.

Đồng thời, các cuộc tiếp xúc này cũng còn nhằm chuẩn bị cho các cơ sở địa phương những điều kiện thiết yếu để kịp thời bắt tay vào việc thực hiện những nhiệm vụ sẽ được cơ sở giao phó trong tương lai.

Ngoài ra, để bảo đảm giá trị của tờ báo do cơ sở sẽ xuất bản, các phái đoàn đại diện Ban Điều Hành Cơ Sở còn có nhiệm vụ thu góp những tài liệu cần thiết về sinh hoạt tại các địa phương trên để có thể phản ánh trung thực ngay từ số báo ra mắt. Do đó, Ban Điều Hành Cơ Sở xin đặc biệt lưu ý qui vị thân hữu cùng các anh chị em cảm tình viên, nhóm viên trên toàn bộ lãnh thổ vùng 2, nhất là các tỉnh thuộc miền duyên hải Trung Phần hãy chuẩn bị mọi tài liệu liên hệ tới những khía cạnh đã được nêu trên để chúng ta có thể hoàn tất tốt đẹp chương trình xây dựng cơ sở đã được đề ra.

Saigon ngày 24 tháng 6 năm 71
BAN ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ NHÂN CHỦ



DANH SÁCH THÂN HỮU ĐÃ GỬI TIỀN VỀ CƠ SỞ

Sau đây là danh sách các thân hữu đã gửi mandat về cho Ban Điều Hành Cơ Sở trong khoảng từ thứ sáu 18-6-71 tới hết ngày thứ năm 24-6-71.

08) LÊ MINH	(Phú Yên) gop	2.000đ
09) NGUYỄN THỊ TƯỚC	(Saigon) gop	10.000đ
10) PHẠM T. NGA NGUYỆT	(Saigon) gop	5.000đ
11) PHẠM HOÀNG KIM	(Biên Hòa) gop	2.000đ
12) TRẦN ĐÌNH QUYẾN	(Saigon) gop	5.000đ
13) NGUYỄN VĂN RÀNH	(Cholon) gop	20.000đ
14) TRẦN VĂN HOẠCH	(Phú Yên) gop	500đ
15) TRẦN NHƯ HUỲNH	(Cần Thơ) gop	5.000đ
16) NGUYỄN TRÚC TY	(Cần Thơ) gop	5.000đ
17) TRƯƠNG VĂN SƠN	(Cần Thơ) gop	5.000đ
18) ĐẶNG THỊ SUỐNG	(Saigon) gop	5.000đ
19) LÊ VĂN HAI	(Nha Trang) gop	5.000đ
20) LÊ QUANG TRỌNG	(An Giang) gop	5.000đ
21) NGUYỄN THÀNH	(Đà Nẵng) gop	3.000đ
22) TĂNG TƯỜNG TUYỀN	(V. Long) gop	5.000đ
23) NGUYỄN NGỌC TÁM	(Ba Xuyên) gop	5.000đ
24) NGUYỄN CHẨN HUNG	(BMT) gop	10.000đ
25) TRẦN VĂN CẨ	(BMT) gop	5.000đ
26) TRẦN TẤN MUỐI	(Gia Định) gop	5.000đ
27) NGUYỄN VĂN THỦ	(Saigon) gop	5.000đ
28) VÕ VĂN KẾ	(Nha Trang) gop	5.000đ
29) BÙI NGỌC HIỆP	(Vĩnh Long) gop	500đ
30) VÕ VĂN ĐỒNG	(Cần Thơ) gop	500đ
31) PHẠM VĂN LỢI	(Đà Nẵng) gop	5.000đ
32) PHẠM KHẮC NGHIỆM	(Hội An) gop	5.000đ
33) NGUYỄN NHỰT TẠO	(kbc 6320) gop	5.000đ
34) NGUYỄN T.H.	(Saigon) gop	5.000đ
35) NGUYỄN BÁ PHONG	(Saigon) gop	2.000đ

THÔNG BÁO v/v gửi góp vốn cho Cơ sở Nhân Chủ

Theo thư từ của một số thân hữu gửi về cho biết thì hiện nay vẫn còn rất nhiều người chưa nhận được Bản Hợp Đồng Tương Thuận gop vốn do Ban Điều Hành Cơ Sở gửi tới.

Mặt khác các nhóm viên phụ trách liên lạc tại nhiều địa phương cũng báo cáo là có rất nhiều thân hữu đã rời khỏi địa chỉ cũ hoặc có nhiều địa chỉ cũ không thể tìm được.

Sự việc sau này đã giải thích phần nào nguyên nhân sự việc được nêu ở trên.

Do đó đề giải quyết những trắc cò thè khiến giai đoạn đầu vốn cho cơ sở phải kéo dài, Ban Điều hành Cơ sở đã quyết định

— THỨ NHẤT : Yêu cầu tất cả các thân hữu đã hứa gop vốn hãy gửi gấp số vốn đã hứa gop về cho cơ sở, dù chưa nhận được bản hợp đồng.

— THỨ HAI : Việc gop vốn vẫn thực hiện bằng hình thức mua mandat tại Bưu Điện và đề gởi cho Ông Vũ Thế Ngọc, 143 Công Quỳnh Saigon kèm với Bưu phiếu, xin quý vị và các anh, chị xác nhận lại địa chỉ vì địa chỉ cũ không thấy, Rất trông tin của quý anh, chị.

— THỨ BA : Ngay sau khi nhận được mandat, Ban điều hành cơ sở sẽ chiếu theo địa chỉ được xác nhận lại để gửi bản hợp đồng tương thuận tới quý vị và các anh các chị.

Dịp này, ban điều hành cơ sở cũng xin nhắc nhở toàn thể quý vị cùng các anh các chị nên lưu ý thông báo cấp thời cho ban điều hành cơ sở nếu có sự thay đổi địa chỉ kể từ nay về sau để tránh sự chậm trễ trong việc liên lạc.

Saigon ngày 23 tháng 6 năm 71
BĐHCSNC

● ANH THI QUANG HẢI
(Chợ Lớn) : Đã nhận thư và cho gửi tài liệu về địa chỉ mới từ ngày 23.6.71.

● ANH NGUYỄN THÚC
ÁNH (Tam Kỳ) : Theo quyết định mới của BĐH, Anh có thè gửi tiền về ngay mà khỏi phải chờ nhận được Bản Hợp Đồng. Sau khi nhận được mandat, BĐH sẽ gửi bản hợp đồng tới Anh theo địa chỉ mới. Như cho biết về Đà Lạt, ở tại địa chỉ nào.

● ANH NGUYỄN NGỌC
MÂN (Vũng Tàu) : Tên anh vẫn được ghi trong danh sách các thông tin viên tại Phú Yên. Về những điều do Anh nêu ra sẽ có người trực tiếp nói chuyện với Anh ngay tại nơi Anh đang có mặt, nội tuần lê tới.

● ANH NGUYỄN THÀNH
(Đà Nẵng) : Đã nhận được cả hai lá thư. Gởi lời anh thăm hỏi tất cả anh em ở ngoài đó. Về những tài liệu chưa có chữ ký, xin anh cứ sử dụng như thường, sau đó, cho gửi về BĐH để lấy chữ ký cũng được. Mong sẽ gặp anh tại Saigon sớm.

● Quý anh, chị Văn Thị Bình Vân (Công Lý Saigon) Trương Văn Quang (Huỳnh Quang Tiên, Saigon) Phạm Công Khanh (Dương Công Trứng, Thị Nghè) Nguyễn Ngọc Mỹ (Võ Tánh, Phú Nhuận) : Xin xác nhận lại địa chỉ vì địa chỉ cũ không thấy, Rất trông tin của quý anh, chị.

● ANH CHU TẤN (Cần Thơ)
Mời nhận thư đề ngày 19.6 cùng với mandat. Đang chuẩn bị đề có thè trao những tài liệu cần thiết về địa phương tới anh. Nếu có thè về Saigon, xin anh ghé tòa soạn, bằng không, khoảng giữa tháng 7/71 sẽ gặp anh ở Cần Thơ.



Nhắn tin

● CHỊ ĐTNS (Sài Gòn) : Đã ghi lại địa chỉ mới của chị theo như trong thư. Biết là hình thức đó có nhiều phiền phức, nhưng không thể làm khác hơn được.

● ANH NGUYỄN VŨ : (California) và anh NGUYỄN VĂN BẢNH (California) : Đã ghi tên các anh vào danh sách những người gop vốn cho cơ sở NC. Sẽ thu xếp công việc để gửi thư riêng cho các anh trong tuần tới. Về việc gửi tiền gop vốn cho cơ sở và nhận tài liệu của cơ sở gửi đến, xin các anh cho biết thực hiện bằng cách nào, qua trung gian là ai, tại Saigon. Hy vọng các anh sẽ vận động cho cơ sở có thêm nhiều bạn mới nữa ở bên đó. Chờ tin các anh.

● ANH LƯƠNG (ĐN) : Đã nhận thư và gửi tài liệu theo ý anh. Đang bàn tính với anh em về chương trình của ngày đó, chắc chắn là không thể quên đâu.

● ANH HOÀI PHƯƠNG LINH và anh NG. RIÉU (Phú Yên) : Xin cho biết rõ về những tài liệu đã gửi. Nhớ ghé anh Thành và cho biết tin tức tổng quát về tình ngoài đó.

PHIẾU AN NHÂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, Họ : _____

Địa chỉ : _____

đồng ý ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG do nhóm Hà Thủ Nhơn và tuần báo Đời tờ chức, bằng cách đóng góp :

A.— Một số tiền là _____

B.— Một số học bổng theo các chi tiết sau:

1) _____ học bổng toàn phần (4.000\$)

2) _____ học bổng bán phần (2.000\$)

3) _____ học bổng khuyến khích (1.000\$)

trong thời gian là _____ tháng, kể từ tháng _____ 1971

Ngày _____ tháng _____ năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo Đời cho Ông VŨ THẾ NGỌC

Mẹ mìn...

(TIẾP THEO TRANG 19)

cũng biết một trong các nguồn tin cung cấp cho các báo về những vụ phạm pháp, là Cảnh sát. Phản ứng của Cảnh sát về các tin đồn Mẹ Mìn bắt cóc quá chậm chạp. Thay vì đưa ra hình ảnh và tin tức xác thực để trấn an dư luận của các tin đồn, nhà cầm quyền đã làm hai việc.

— Tung thêm tin đồn, khi ông Đô Trưởng nói rằng có lẽ VC chủ mưu gây ra hiện tượng M.M để phá ngày Q. lực. Lối tung tin đồn của ông Đô trưởng đáng lẽ nên để các bà ở chợ Cầu Muối làm thì hơn.

— Tịch thuỷ báo vì e sợ báo làm hoảng mang dư luận trước ngày quân lực. Phản ứng tiêu cực đó không trừ được tận gốc các tin đồn ngoài chợ.

Cần một người cha

Dù vụ Mẹ Mìn không liên hệ chi đến các cuộc bầu cử sắp tới nhưng có lẽ các nhà chính trị cũng nên suy ngẫm.

Trong khi hoảng hốt xao xuyến về vụ Mẹ Mìn, cũng như trong thời

gian của phong trào Nuôi Cút, quần chúng đã để lộ ra một vài yếu điểm tâm lý. Nếu vụ nuôi Cút cho thấy tâm lý «muốn làm giàu sòi» của dân, thì vụ Mẹ Mìn cho thấy tâm lý bất an của dân. Không phải là nỗi bất an cá nhân mà là nỗi bất an xã hội.

Thi sĩ Alexander Bolk viết vào đầu thế kỷ 20 ở Nga « Chúng ta là những đứa trẻ cô đơn... » Tâm lý dân chúng VN bây giờ trong một thời đại nhiều nhương cung gần giống như vậy, những đứa trẻ cô đơn, bị mẹ mìn đe dọa, và thèm khát được bảo vệ bao bọc.

Nhận xét về vụ De Gaulle trở lại nắm quyền chính nước Pháp, một nhà báo Pháp đã viết «nước Pháp lúc đó cần một người cha». Nước VN bây giờ có lẽ cũng ở trạng thái đó.

Thời đại nhiều nhương và bất an kéo dài. Những đứa trẻ cô đơn cần có một người cha, con người uy nghiêm và bao dung như chúa «nghiêm dường, vẫn diển tả. Bao lâu nay người ta cứ ca tụng Mẹ VN chính vì không có được hình ảnh của người cha là những đứa con cái trong thời loạn lạc.

VƯƠNG HỮU BỘT

Trung Tâm Hội Họa Thiếu Nhi LÊ VĂN KHOA

273 Cách Mạng 1-11 — SAIGON
15 bis Huỳnh quang Tiên — PHÚ NHUẬN

KHAI GIẢNG	:	ngày 4 tháng 7 năm 1971
GHI TÊN	:	1 và 2-7-1971
HẠNG TUỔI	:	Từ 6 đến 12 tuổi
HỌC PHÍ	:	800 đồng mỗi tháng
THỜI GIAN MÔI KHÓA:	:	3 tháng
GIỜ HỌC	:	8 giờ 0 đến 11 giờ sáng
GIÁO SƯ	:	Chúa Nhứt hoặc giờ đến 5 giờ chiều Chúa Nhứt. Các họa sĩ Văn Đen, Hồ T. Đức, Nguyễn Khai, Ng. Trung, Trịnh Cung.

«Nhị Thập Bát Tú Ngụ Tửu»

tục gọi : — « NHẤT DẠ NGÙ
GIAO SINH LỤC TỬ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGÙ TỬU» tục gọi «NHẤT DẠ NGÙ GIAO SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngụ Tửu được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu COT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu lồng lửng dusk về sáng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đầu óc liệt dương, đàn bà lạnh nhạt: Vợ chồng không thích chung chăn gối! Những bậc tuồi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết áp bị bế tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quý vị hãy nằm lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, lục phủ và giải khai 116 huyết đạo chính, từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thất khiếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông.

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuồi trẻ, hồi xuân cho tuồi già... sống cho ra sống, hết còn buồn nôn, chán ngán cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngụ Tửu tục gọi Nhất Dạ Ngù Giao Sinh Lục Tứ luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi của nó.

TRÀ LỜI THƯ HỎI THUỐC :

— Bà HÒA 53 tuồi (BH): Xin bà vui lòng cho địa chỉ mới. Địa chỉ kia đã bị thất lạc. Kính

— Ông H.P. LINH (TH): Giá mỗi chai là 1.250đ. Còn tùy theo căn bệnh mới biết được giá trị thuốc thế nào!

— Đại Úy NVN : Thuốc uống vào cơ thể y như sạc điện vào bình điện. Nếu chúng ta xài phung phí điện (sức khoẻ) tức nhiên bình sẽ mau hết điện.

— Ông X. (Saigon) : Ông bị liệt dương mà dùng có 2 chí rượu thì tình dịch đã đặc lại và biết cảm hứng — Nhưng ông không từ bỏ đroc tánh thủ dâm làm sao hết bệnh? Tôi thành tâm khuyên ông chơi thể thao hoặc picnic ngoài trời, buổi tối đánh cờ tướng, lén giường ngủ, hãy đọc sách «Đắc Nhân Tâm» hay «Rèn Nhân Cách» hoặc đọc thơ Nguyễn Công Trứ...

bà LÝ BÍCH VÂN

219/49 Mai xuân Thường Q6 Cholon

Vụ tiết lộ hồ sơ mật

(TIẾP THEO TRANG 11)

nhập của BV và có thể cả cổ vấn Trung cộng. Sự gia tăng đó sẽ đè nặng trên quân đội Mỹ và quân ta sẽ phải chiến đấu trong các rừng thẳm, không thể thắng trận».

Vì vậy tôi suy luận rằng nếu ta định thay đổi nhiệm vụ của bộ binh thì ta cũng phải thay đổi nền tảng các hoạt động của không quân oanh kích BV. Chúng ta phải đánh mạnh hơn, liên tục hơn và gây tổn thất nặng hơn. Thay vì tránh đụng độ với máy bay MIG ta phải tấn công vào nó. Còn việc ném bom máy cày cầu chỗ này chỗ kia không ăn thua chi cả. Chúng ta phải tấn công phi trường, các kho xăng, các nhà máy điện và các cơ sở quân sự.

Nếu không hành động theo lối của tôi đề nghị thì xin đừng trao trách nhiệm thêm cho bộ binh như tôi đã nêu lý do ở trên.

CHỈ THỊ CỦA TTJOHNSON CHO ĐS CABOT LODGE

(Tháng 3-1964 một năm trước khi De Gaulle đòi trung lập hóa Đông Nam Á)

... Nhiệm vụ của ông rõ rệt là phải trừ khử ý kiến về Trung lập hóa và tôi nghĩ rằng không có chi quan trọng hơn là ở bất cứ đâu và với bất cứ lúc nào, ta phải chấm dứt các cuộc nói chuyện chủ trương trung lập. Tôi đã nói chuyện đó với nghị sĩ Mansfield và nhà binh luận Lippmann và tôi hy vọng có dịp nào trước công chúng là sẽ lập lại quan điểm đó một cách cương quyết. Ông có thể nói quan điểm của chúng ta cho Tướng Khánh và khiến ông ta hết sức phối hợp với chúng ta để chấm dứt các cuộc nói chuyện trung lập ở Saigon Hoa Thịnh Đốn cũng như ở Pasis

(N.Y. Times 14-6-71)

Cu-Ba địa ngục trần gian

(tiếp theo trang 37)

còn phong ba trong phòng, khiến cho tên trưởng trại phải sờ hãi đến tuyệt độ. Hắn liền ra lệnh cho bọn lính gác nổ súng bắn bừa vào chúng tôi làm cho 3 người ngã chết gục ngay tại chỗ. Hắn còn nhẫn tâm nói lớn rằng: «Vì các ông» này không biết tự giác thì chỉ có cách là giết chết hết đi thôi». Rồi tự tay hắn cầm súng lực bắn vào đầu bệnh nhân đường nằm phèn bụng trên bàn mổ.

Trên đây là những cảnh tượng xác thực mà chính mắt tôi trông thấy.

Thời chúng ta không cần phè binh thêm gì nữa ơi Quy-ba !

HẾT

THÔNG CÁO CỦA HỘI PHẾ BINH VIỆT NAM

Hội Phế Binhh Việt Nam
trân trọng thông cáo

Đại Hội Phế Binhh Toàn Quốc sẽ khai mạc vào hồi 09 giờ 00 sáng ngày 01 tháng 7 năm 1971 tại phòng họp Phượng Hoàng Saigon. Do giấy phép số 1663/N/A/HĐ ngày 16-6-71.

Trân trọng mời các Đại Biểu Phế Binhh Toàn Quốc đã có danh sách đề cử tham dự Đại Hội kè trên phải có mặt tại Saigon chậm nhất là 18 giờ ngày 30 tháng 6 năm 1971. Địa điểm tập trung Trụ sở Trung ương Hội Phế Binhh Việt Nam số 37 Nguyễn Thông Saigon.

Nhân dịp Đại Hội kè trên Hội cũng nhắc nhở các Khu Hội, Tỉnh Hội, Quận, Phân chi Hội Phế Binhh Toàn Quốc kè nhiều biểu ngữ nội dung như sau treo tại các địa phương.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI PHẾ BINH TOÀN QUỐC 1971



THÍCH MINH ĐỨC

CHIỀM TINH GIA (Astrologer)



Nhin chỉ tay báo trước tất cả biến cố suốt 1 đời người. Trình bày bằng: VIỆT — ANH — PHÁP — ĐỨC v.v...

Giờ tiếp khách :

SÁNG : Thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật :

Từ 8 giờ — 12 giờ

CHIỀU : Thứ Bảy và Chủ Nhật

Từ 3 giờ — 6 giờ

TỐI : Thứ 2, 3, 4, 5, 6 :

Từ 7 giờ 30 — 9 giờ 30

Văn phòng :

CHÙA GIÁC NGẠN

Số : 182/28, Trương Minh Ký — Phú Nhuận



• MỖI NGÀY
CÓ HAI CHUYẾN BAY

**SAIGON –
ĐÀ NẴNG**

• MỘT CHUYẾN :
SAIGON – HUẾ

• MÌNH TUẦN CÓ 5 CHUYẾN BAY
SAIGON – NHA TRANG

Bằng phản lực cơ tối tân :
« BOEING 727 »

• 106 hành khách • 900 cây số/Giờ

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

COTRACYL

VEN NEOT DÉS

SU CONG HIỀU 2 rupia

MÁNH LIỆT 3 rupia

CUA 5 rupia

Trị bệnh:

- BẢN NÓNG - BẢN CỎA
- VEN NEOT
- DÉ
- CÂM HO - SUNG PHỔ
- NHIỄM VI TRÙNG
- GHẾ TỜ LOÉT - VẾT ĐAU
- SUNG MÙ LÂM ĐỐC
- CỎ CỎI THƯỢC BỐI RIÊNG CHO TRẺ EM

Để mua tại các nhà thuốc tây

THUỐC ĐIỀU KINH

GYNOPAUSINE

VIỆN BÀO - CHẾ: ODILIA PARIS

(DO HADZER BÀO - CHẾ TẠI V.N.)

Trị bệnh:

- THẤY KINH CHÂM.
- KINH NGUYỆT LITTLE.
- TUỔI HƠI XUÂN VÀ DẬY THỊ.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

LÊ NGHĨA LIÊM . SÍ

耻廉義禮

LE NGHIA LIEM . SI



Phụ huynh học-sinh nên khuyên con em đánh răng buổi tối



Thật thê!

Đánh răng buổi tối là một phép
vệ-sinh thường-thức quan-trọng:
không đánh răng trước khi đi ngủ,
là khuyen-khich và dung-dưỡng sâu răng
phá răng, hại nướu.

Hynos PHOSPHATÉ giúp các em bảo
sức khoẻ hâm răng

Muôn răng tươi tốt, nhớ dùng **Hynos**