

NASON
DS 53/
D 642+

ĐỐI BẢO ĐẠI



**CON
XAI
DUOC
KHONG
?**

88

ĐỜI

88

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

ĐẶC BIỆT : BẢO ĐẠI CÒN XÀI ĐƯỢC KHÔNG ?

- LÁ BÀI BẢO ĐẠI phamvănbinh
- BẢO ĐẠI ; CON NGƯỜI ĐAM MÊ VÀ CON NGƯỜI CHÍNH TRỊ thiencan
- GIẢI PHÁP BẢO ĐẠI đời
- KHUÔN MẶT MIỀN NAM QUA TẤM GƯƠNG «BẢO ĐẠI HỒI LOAN» bút/thép
- NHỚ LẠI NGÀY XA... KHI BẢO ĐẠI GẶP GỠ BÀ NAM PHƯƠNG hánhunguyễnti năng

2

CHÁNH TRỊ

- TỰ THỂ CỦA VN TRONG MẶT TRẬN MỚI lýdainguyen
- HÒA BÌNH VÀ CANH TÂN GIÁO DỤC văthengoe
- QUI BA ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN đời
- SAIGON 36 PHỐ PHƯỜNG iedie
- PHƯƠNG PHÁP MỚI TRI BỆNH SUY NHƯỢC VỀ TÌNH DỤC trahvanda

3

VĂN NGHỆ

- LUỒNG CẢI VÀNG cungtichbienn
- BÁ ĐẠO nguyễnthuylong
- THẨM MỘ LÊ-NIN, STALINE xuändieu (vănghemienbac)
- MẶT VÀNG hoànghàithủy

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI ● THƠ ĐỜI ● SINH TỬ PHÙ ● TRANG THƠ
- ĐỘNG ĐỜI ● ĐỜI MUÔN MẮT ● SINH HOẠT NHÓM HTN ● ĐỜI LÀM CẨM ● MỘT VÒNG THẾ GIỚI

ĐỜI ● NĂM THỨ HAI	SỐ 88	TUẦN LỄ TỪ 24-6-1971 ĐẾN 1-7-1971
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TƯ và nhóm Sống	GIÁ 50đ Giao dịch quảng cáo Hồi ống Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

dầu tranh cho đổi

Giải pháp Bảo Đại

Ít lâu nay, mấy tiếng « giải pháp Bảo Đại » đã trở nên khá thông dụng. Nhưng, giải pháp Bảo Đại như thế nào, gồm những điểm gì lại là điều không ai biết tới. Người ta nhắc với nhau giải pháp Bảo Đại, nhưng không thể giải thích nổi cho nhau về giải pháp đó. Tất cả sự hiểu biết về giải pháp Bảo Đại dường như chỉ gồm vẩn vẹn trong một điều : Bảo Đại sẽ được đưa về nước để nắm vai trò lãnh đạo miền Nam hoặc hơn nữa, nắm vai trò lãnh đạo một chính phủ chung của cả hai miền Nam Bắc. Sự diễn tả giải pháp Bảo Đại như thế này hiển nhiên hết sức mơ hồ và còn không tránh được nhiều điểm phi lý nữa. Vì đề tiến tới đó, Bảo Đại sẽ trở về Việt Nam như thế nào, sẽ « lên ngôi Quốc Trưởng » như thế nào ? Lại nữa, chính phủ chung cho cả hai miền Nam Bắc là chính phủ nào, được thành lập ra sao, ai thành lập, ai công nhận ?

Tóm lại, giải pháp Bảo Đại hầu như chỉ là một câu chuyện vui, nếu không phải là một câu chuyện bí mật.

Nhưng dù sao giải pháp gọi là giải pháp Bảo Đại vẫn có một điểm quan trọng cần được lưu ý tới : đó là thể lực quyết định các vấn đề liên hệ tới chính vận mạng của miền Nam nói riêng hay VN nói chung. Việc đề cập tới giải pháp Bảo Đại đã cho thấy rõ rệt rằng nhân dân Việt Nam vẫn chưa hề nắm trọn quyền chủ động thân phận của chính mình. Vì cho tới nay, không ai còn ngờ việc gì về những hậu thuẫn mà một người như Bảo Đại có thể có. Đã từ nhiều năm qua, ngay khi còn giữ vai trò Quốc Trưởng của đất nước này, Bảo Đại vẫn chỉ có một hậu thuẫn duy nhất là chính quyền Pháp. Như vậy, trong những điều kiện sinh hoạt hiện nay, Bảo Đại khó có thể tìm sự dựa dẫm ngoài hậu thuẫn đó. Sở dĩ người ta nhắc đến giải pháp Bảo Đại cũng chỉ vì ít lâu nay người Mỹ đã có một thái độ tương đối thay đổi về vấn đề Đông Dương, nhất là đối với Pháp. Nhưng nếu quả tình đây là lý do chính của vấn đề thì giải pháp Bảo Đại sẽ đáp ứng được gì trước nguyện vọng của dân chúng Việt Nam ?!

Cho nên, giải pháp Bảo Đại dù có thật và dù thế nào chẳng nữa, thực sự vẫn chỉ là chứng liệu cho một viễn ánh không mấy tốt đẹp của chính trường Việt Nam mà thôi.

ĐỜI

SỐ TỐI:
DỊCH BẮT CÓC

Gần đây, nhiều nguồn tin được tung ra, đề cập đến lá bài Bảo Đại để vinh danh hòa bình cho VN.

Những tin này, phần nhiều từ Ba Lê đưa lại, và được một vài tờ báo khai thác để gợi lòng hiếu kỳ của độc giả. Thực ra muốn công bình, phải nhận rằng không thể tựa vào đâu để phổi kiềm những nguồn tin đó một cách chính xác,

Ngoài ra nhân ngày kỷ niệm vua Gia Long thống nhất VN, mồng 2 tháng 5 âm lịch, hội Nguyễn Phước tộc vừa tổ chức một ngày kỷ niệm long trọng ở Nha Trang dưới sự chủ tọa danh dự của Đoàn Huy Hoàng Thái Hậu, thân mẫu vua B Đại. Nhân dịp này, Nghị Sĩ Tài Thất Định phổ biến bức tâm thư của Bảo Đại gửi Nguyễn Phước tộc, hô hào mọi người đoàn kết kèm theo một bài thơ lục bát của Cựu Hoàng.

Một số báo Saigon đã đăng bài thơ của Bảo Đại. Riêng Chu Ti đã họa lại trong tuần báo Đời số 85 bằng một bài thơ khác, vừa lanh lẹ vừa hài hước, vừa diễm.

Thú thực, khi đọc thư tâm tình của Cựu Hoàng kẻ cầm bút này không thấy rung động và mảy may cảm động. Trái lại còn thấy ngượng ngáp, khó chịu là khác.

Nếu kẻ cầm bút này vẫn là bí thư của Bảo Đại thì không khí nào dại dột trổ tài ngâm vịnh viết một bài thơ lục bát điệu Vọng Cồ Hoài Lang mà kết luận lại là một lời thưa thốt nhạt nhẽo : « Thưa rằng nước ấy tên là VN là Thực là quê một cục. »

Theo báo Hòa Bình, tên bí thư của Bảo Đại là tiến sĩ Nguyễn Văn Côn. Nếu đúng như vậy, kẻ cầm bút này dành ngâm ngùi buồn « 5 phút » đối với người bạn cũ xa xăm. Tiến sĩ Nguyễn Văn Côn nguyên là một người bạn học của Văn Bình từ hồi đẻ chồn. Sau này làm báo, viết văn, làm cách mạng, làm chính trị, cuộc đời trôi nổi binh bông, lại gặp nhau trên vĩa

hè xóm La Tinh (quartier latin Paris). Lúc này Tiến sĩ Côn và Văn Bình đã ngót ngoét sáu mươi tuổi đầu đã hoa râm, nhưng vẫn đóng vai hai chàng hàn sỹ, cấp sách đi học ở Đại học đường Pháp quốc (Collège de France). Ở Balé, có một

cái trường kỳ khôi, không hạn tuổi, màu da, sắc tộc. Trường ấy có tiếng trên thế giới, chuyên giảng về lịch sử và văn minh của các nước có một nền văn hóa cổ, từ Đông tới Tây. Hồi đó, Tiến sĩ Côn và Văn Bình đăng tên học về lịch sử VN. Giáo sư là một nhà khảo cổ kỳ cựu người Pháp, lấy vợ Nhật, đã từng ở Đông Nam Á Châu hơn bốn chục năm. Tên ông là Giáo sư Gaspardone. Trong lớp học, có chừng hai chục cụ sinh viên, phần đông là các ông già bầy lám mươi tuổi đồ thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư còn chống gậy đến nghe giảng. Tiến sĩ Côn và tôi là hai người trẻ nhất, mặc dầu chúng tôi đã ăn thọ lục tuần.

Giáo sư Gaspardone giảng bài bằng tiếng Pháp, nhưng khi ông viết tài liệu lên bảng đen thì viết bằng Hán tự và chữ nôm. Ông viết thạo và nhanh nhẹn hơn cái ông giáo sư trẻ dậy chữ Hán ngày thứ tư trên dài truyền hình VN. Điều đáng chú ý, những

PHẠM VĂN BÌNH



LÁ BÀI BẢO ĐẠI

tương lai đất nước và cuộc trùng hưng sẽ đến...

Chúng tôi cảm động, cảm ơn vị giáo sư già đã tiêm 1 liều thuốc hy vọng vào mạch máu gần như khô cạn, hết sinh lực, qua những tháng năm biến cố của dân tộc VN.

Từ đó, Tiến sĩ Côn dần dần làm công chức cho bộ Quốc gia Giáo dục Pháp, lấy đồng lương để chi dụng hàng ngày. Khi được tin hàn sỹ trở nên tên bí thư của Bảo Đại, tôi bỗng có một cảm giác hân hoan cho cả hai bên.

Tiến sĩ Côn vốn là người viết Pháp văn và Việt văn lưu loát, bay bướm. Chàng hàn sỹ còn có cái hùng ngâm vịnh. Tuy nhiên sống xa quê hương hàng mấy chục năm, Tiến Sĩ Côn đã không còn những mâu giây liên lạc mật thiết với người trong nước, với thế hệ thanh niên hiện tại, với chiều hướng chính trị phức tạp ở VN.

Thú thực, cách đây hai năm, khi mới hồi hương, tôi cảm thấy mình bỡ ngỡ và cũng. Bất cứ cái gì cũng xa với ý nghĩ và suy tưởng của mình, phải đến mấy tháng tiếp xúc với bạn bè thân hữu, với Chu Tử và nhóm Sống, tôi mới thấy mình bắt đầu sống trong thực tế và phước tạp của xã hội VN.

Đọc thơ tâm tình của Tiến Sĩ Cồn già cho Bảo Đại, tôi nhận thấy hai điểm vẹng về.

Điểm thứ nhất : Cựu Hoàng xưa nay không làm thơ bao giờ và cũng không nổi tiếng thi sĩ như Tự Đức, bỗng nhiên đặt thêm một huyền thoại Bảo Đại thi sĩ, hóa chảng dễ dàng và thô sơ lám sao ?

Điểm thứ hai : viết thơ tâm tình, kè kè nỗi nhớ thương là sắc thái của « bạn trẻ bốn phương ». Sau khi phách của một vị hoàng hổ Giang Hồ tiểu ngạo !

Bởi vậy, đọc xong bài thơ tâm tình gửi cho Nguyễn Phước tộc, tôi có cảm tưởng bài thơ đó chỉ dành riêng cho mấy ông cựu thần xưa kia nhớ ân mến mộc. Các ông đã hưởng thời vàng son kim tiền, kim khánh, hổ vua hát thi bê bối phải khen. Các ông sẽ suýt soa ca tụng : đè đầu Ngài Ngự mǎa thơ bay tới mức đó.

Trái lại bọn choai choai, hippy nhẹ trễ, tất nhiên không ai thuởng thức lối thơ tâm tình đó.

Nhóm thời sống trong thực tế, cho là hoàn toàn lạc hậu. Lúc này những người thực tâm yêu nước phải để hết tâm trí vào sự tìm ra một quốc sách hầu văn hồi hòa bình hạnh phúc cho nhân dân tạo lại niềm tin tưởng cho đất nước.

Thực ra đúng tận chân trời xa tăm, nhấn lời thăm hỏi gửi tình nhớ thương, những luận điệu ấy không còn hợp thời trang» và ăn nhịp với tâm lý chị em phụ nữ đời quyền sống.»

Cũng như không thể đưa lại cho người dân sống trong cơ hàn khắc khổ những tia hy vọng và những người cảm hứng sâu đậm.

Tuy nhiên lá bài Bảo Đại vẫn còn được đề cập. Một vài tờ báo loan tin cựu hoàng được mời sang Mỹ, sang Nga, sang Nam Tư, sang Anh công du để đàm thoại về hòa bình VN. Những tin này có gì chính xác không ? Tại sao văn phòng Bảo

Đại không phổ biến chính thức những tin tức này ra nếu có thật. Đó là những điều làm cho nhiều người thắc mắc, bàn tin bán nghi trong số đó có kẻ cầm bút này.

Một bạn đang tin cậy ở Pháp về cho biết nhiều chính khách VN sang Pháp để tìm gặp cựu hoàng và họ thảo về chương trình hoạt động. Rất có thể đúng.

Điểm thứ nhất : Cựu Hoàng xưa nay không làm thơ bao giờ và cũng không nổi tiếng thi sĩ như Tự Đức, bỗng nhiên đặt thêm một huyền thoại Bảo Đại thi sĩ, hóa chảng dễ dàng và thô sơ lám sao ?

Điểm thứ hai : viết thơ tâm

tình, kè kè nỗi nhớ thương là sắc thái của « bạn trẻ bốn phương ». Cứ không ?

đến Nguyễn Văn Thụy, mà cụ cùi anh nào gọi là chính khách ủng hộ tiên đoán là có 2 người khác cũn họ Nguyễn một người làm Tổng Bí thư của Bảo Đại, di theo Bảo Đại vùng quanh lục địa Trung Hoa, Cao Kỳ.

Ban có biết sao không ? Vì Văn

Nếu vậy trong kỳ tranh cử Tự Bình có máu cờ bạc, thấy lá bài này, có thể có 3 họ Nguyễn cùng là Bảo Đại là lá bài độc nhất đối ứng cử. Một trong ba người tranh cử với lá bài Hồ chí Minh. Văn

cử thi cụ Trạng nhà ta vẫn

đúng : ông Bảo Đại, ông Thiệu

ông Kỳ trúng thì vẫn là ứng viên

quê Nguyễn đi Ngày lại trở về

tiền xa xôi của Hồ chí Minh

Tuy nhiên, người dân mu

biết, sốt ruột đến hỏi Trung T

Lâm : trong cuộc chạy đua này

Trung Tá đoán ai về mức trước

Trung Tá Giám đốc Đài Vô

Truyền Hình không ngần ngại doanh nghiệp cho Nga sô và Trung cộng,

ngay : Vì ai mà người cày cấy Văn Bình thấy nhảm mắt đi theo họ

ruộng, tất nhiên người đó sẽ xứng

lời là theo CS, là thực hiện chủ

đảng lãnh đạo quốc gia.

Trong lịch sử VN, có Hồ quý Ly

quê Nguyễn đi Ngày trước đã làm việc tiếm ngói

chẳng Bảo Đại là một ông vua hiếu

tính, không tra hoạt động, không

thích tranh đấu, không ham h

lụy, không màng danh lợi. Làm

cách nào để Bảo Đại hòa minh

trong đời sống gian nguy của một

người VN muốn tồn tại giữa c

gió lốc. Đó là vấn đề thiên nan, vạn

nan,, chưa ai giải quyết nổi.

Trong hàng chục năm chung

sống với BD, nhiều lúc tôi đã

chán nản đến cực vì những

kế hoạch bày ra để tăng thêm uy

tín cho Bảo Đại đều bị xóa bỏ rơi

một cách thảm hại.

Hồi Bảo Đại về chấp chính lần

thứ hai, nắm chức vụ Quốc trưởng

phải sống cạnh dân, gần dân, với

dân và vì dân. QT. phải thiên

đò ra Hà Nội là nơi tranh đấu sống

còn với CS. Quốc trưởng phải đưa

toute thè nội các ra làm việc ngay

tại Bắc Việt để đương đầu với Hồ

chí Minh và gây niềm tin tưởng

cho dân chúng. Ngoài ra, khi nhận

chức Thủ Hiểu Bắc Việt tôi có gây

nên phong trào bảo chí hào

đón Nam Phương Hoàng Hậu hồi

hương và đưa Hoàng Tử Bảo Long

về học tại trường võ bị Đà Lạt,

mục đích đóng góp một phần gian

lao nguy hiểm với thanh niên VN

trong công cuộc bảo vệ đất nước.

Chương trình Bảo Đại thiêu

đốt ra Hà Nội, chính phủ quốc gia hoạt

động ngay ở Hà Nội, có thể làm

giảm uy tín chính phủ Hồ chí Minh

và gây thêm tin tưởng cho nhân

dân Bắc Việt. Nam Phương Hoàng

Hậu hồi hương, hoàng tử Bảo Long

nhập gia dinh thành niều chiến

sĩ quốc gia sẽ làm cho đồng bào

miền Nam, đồng bào công giáo,

đồng bào toàn quốc hoan hỷ và

phấn khởi thêm.

Địa vị và uy quyền của Bảo Đại

của Nguyễn Phước tộc càng thêm

cứng cố vững chãi. Nếu sự kiện đó xảy ra, kẻ cầm bút này dán chắc lịch sử nhà Nguyễn đã đi vào một ngõ thoát. Đó là những cảm nghĩ rất thông thường bất cứ một ai cũng có thể suy tưởng như vậy. Khốn nỗi bọn cận thần tim hết cách phản phờ, làm đẹp lòng ngài ngự, khiến Bảo Đại nhất định không thiêu đốt ra Hà Nội, không đón Nam Phương hoàng hậu và hoàng tử Bảo Long về.

Trong rõ nguy cơ, cơ cấu một ngày hè suy xụp, tôi theo gương cỗ nhân, treo ấn từ quan, nhân một cuộc bắt đồng ý kiến với Thủ tướng Tám, trả lại chức thủ hiến cho Bảo Đại để làm một chàng Phạm Lãm ngao du năm hổ bón biển.

Tuy chẳng phải là mưu sĩ có tài thán toán như Khổng Minh, nhiều điều tôi phỏng đoán khi ra đi đã thành sự thật. Bảo Đại lại một lần sống lưu vong và bỗn cận thần o bế nhà vua ngày nay đã sống tan rã, rời rạc khắp mọi nơi.

Cho tới một buổi sớm mai người ta lại nhắc nhở đến là bài Bảo Đại một lần nữa !

Đối với riêng tôi một người đã sống quá nhiều trong giấc mộng Bảo Đại, với cả một thời lưu vong bị đát và một thời vàng son rực rỡ, tôi thấy rõ là bài Bảo Đại chỉ còn là một quả trình của lịch sử, một giấc mộng đầy say mê hấp dẫn, nhưng một giấc mộng đã hoàn toàn đi sâu vào dĩ vãng.

Nếu có điều gì an ủi những người đã cùng tôi sống giấc mộng Bảo Đại năm xưa thì chỉ là những lời phè binh chát phác của bác tài xế tắc xi, của mấy chú bán hàng rong, trong những lời than thở : « thời Bảo Đại, chúng mình làm ăn dễ dàng, vì vật giá chưa leo thang và đồng tiền chưa mất giá ».

Phải chăng lời phè binh trên đây là một phần thường tối hậu đối với một ông vua thoái vị không ngai vàng, không bệ ngọc, nhưng cũng không đầy đủ tinh thần tranh đấu để trở thành nhà lãnh đạo sáng suốt, anh minh đứng cầm !



KHA TRẦN ÁC

Mẹ mìn

Lúc này, mẹ mìn xuất hiện lùng tung đi đâu cũng nghe nói đến mẹ mìn. Vụ mẹ mìn làm Đầu Gối liên tưởng tới ông Bunker, vì ông Bunker vừa đóng vai mẹ mìn, dù dở hai ông Kỳ Minh, gặp mặt hai ông cho hai ông ăn kẹo để hai ông ra ứng cử Tổng Thống. Báo chí bên Mỹ đều nhận định rằng, nếu hai ông Minh, Kỳ không ra ứng cử, Ông Thiệu không có đối thủ, đặc cùi 1 cách lộ liễu, tráng trọng thi thật là dẽch có tiền, nếu hai ông lại một «tai họa» cho Hoa thịnh Đôn. Do đó trong tấn tuồng Dân Chủ trong cái gọi là «bầu cử» sắp diễn ra nay mai, vai trò của hai ông Minh Kỳ rất cần thiết. Hai ông Minh Kỳ, chắc cũng không ngu gì mà không «mà cả» với ông Bunker rằng :

— Trong một tấn tuồng, không có diễn viên nào chịu đóng không công, nhất là khi diễn viên đó thủ vai chính, không có không xong. Tấn tuồng dân chủ mà các ông dân cảnh cho chúng tôi đóng, là một tấn tuồng vĩ đại, vậy tiền công của chúng tôi cũng phải vĩ đại, ít nhất là vài ba triệu mỹ kim ông có thi đua trước cho chúng tôi, nếu không chúng tôi phá bĩnh. dẽch ra ứng cử nữa cho các ông tên tò.

Chỉ sợ 2 ông Kỳ, Minh, chưa dứt khoát tu tuồng, còn ngày thơ «ly tuồng» quá, không nói toạc móng heo cho ông Bunker biết thì thật chán Xui hai ông đừng có mặc cảm với vẫn rằng nhận tiền của Mỹ ra ứng cử Tổng thống là làm tay sai cho Đế quốc Mỹ! Miền là hai ông nhận tiền của Mỹ mà vẫn chửi Mỹ, vẫn tranh đấu cho nền độc lập của đất nước, miền là hai ông nhận tiền

của Mỹ mà không dứt túi tiêu riêng trả lại đem phân phát cho bàu dân thiên hạ đều được đội ơn mỉa móc, là tốt rồi. May ra làng báo cũng có phận nhờ! làng báo lúc này rách rỡ, trông chờ dịp bầu cử này, để kiếm chút cháo cầm hơi mà xem chừng khó quá. Ông Thiệu thì tự cho rằng mình ăn chắc rồi, khỏi cần tới báo chí ủng hộ, xưa nay ông lại là thứ «đá» khó đeo, nên không sợ mũi gi.

Hai ông Kỳ, Minh thì dĩ nhiên là dẽch có tiền, nếu hai ông lại một «tai họa» cho Hoa thịnh Đôn. Do đó trong tấn tuồng Dân Chủ trong cái gọi là «bầu cử» sắp diễn ra nay mai, vai trò của hai ông Minh Kỳ rất cần thiết. Hai ông Minh Kỳ, chắc cũng không ngu gì mà không «mà cả» với ông Bunker rằng :

Kỳ vọng

Mỗi lần bộ Thông Tin đòi chủ

người viết báo lại đặt một chút siu

kỳ vọng vào ông Tân Tông Trưởng.

Một «chút siu» thôi, nhưng lần nào

cũng thất vọng não nề thêm. Chẳng

hạn khi ông Tân thất Thiện thay

thế ông Nguyễn Ngọc Linh, làng báo

bao nhau : «Quảng bá» ông này có

phải thiện nhân khong, nhưng dù

sao ông ta cũng là giáo sư đại học,

đã từng viết báo, dù là viết báo

Anh ngữ, chắc cũng chẳng đến nỗi

nào». Rút cuộc ông Tân Thiện quả

— Dưới trào ông Tinh thành tích tích thu báo lớn nhất là 13 tờ báo trong 1 ngày. Đầu Gối kỳ vọng nếu ông tân Tông trưởng có nâng cao thêm thành tích thi chỉ nêu gấp đôi, tích thu 26 tờ báo trong 1 ngày thôi! Dù sao cũng nên để phục lại cho con cháu, thưa ông tân Tông trưởng. Kỳ vọng thi còn nhiều viết một lần không hết, kỳ sau viết tiếp.

Lập trường Hòa Bình của

Big Minh

Đọc bài tuyên bố dài 4000 chữ của Big Minh, trong buổi tiếp tân ngày 17-6-71 Đầu Gối nhận định :

— Tác giả bài tuyên bố dĩ nhiên không phải là Big Minh. Vậy ai đã «gà» cho Big Minh? Phân tích lời hành văn, và nội dung bài tuyên bố Đầu Gối đoán vào người soạn bài tuyên bố này là bác sĩ Trần Ngọc Ninh. Đoán mò nhưng có thể là đúng.

— Lập trường không còn lơ mơ mà rất ư «quốc gia» của ông Minh cho ta thấy lập trường này cũng chẳng khác gì lập trường của ông Thiệu. Chỉ khác một điều là ông Thiệu đang cầm quyền trong tay nên bắt buộc phải cứng rắn hơn, không thể nhí, không vung vút như ông Minh thế thôi. Câu quan hệ nhất trong bài tuyên bố là :

Sự hòa giải giữa hai miền chỉ có thể thực hiện khi nào miền Bắc nhìn nhận tính chất không CS của miền Nam và chấp nhận sự phân chia trong một thời gian nữa.

Voilà le hic! Cái khó là ở chỗ làm thế nào thuyết phục được miền Bắc nhìn nhận tính chất không CS của miền Nam! Nếu Big Minh làm nổi, không những Đầu Gối lạy Big Minh 100 lạy, Đầu Gối còn lạy tất cả các nhà lãnh đạo miền Bắc mỗi người 100 lạy, khóc mà suy tôn họ là những nhà ái quốc nhất nước!

Đó họ phải thừa nhận «tính chất không CS của miền Nam» tức là họ phải từ bỏ chủ nghĩa CS

tất, các cha nội ạ. Dĩ nhiên là họ không chịu. Họ cần «giải phóng

miền Nam». Và nếu họ không chịu, thi dĩ nhiên phải cuýnh».

Nghĩa là lại rơi vào

lập trường «hiếu chiến» của ông

Tiệu! Đúng là cái vòng lẩn quẩn,

ông Ninh ông Ninh đi đến đầu

đinh, gặp ông Nàng ông Nang, ô Nàng ông Nang đi đến đầu làng gặp ông Ninh ông Ninh..

— Ông Minh tuyên bố không làm con cờ cho bất cứ ai, cho bất cứ thế lực nào ngoại bang nào. Người ta bảo Big Minh là người chân thành, không có thủ đoạn không biết nói dối nhưng Đầu Gối vẫn không tin. Một là Big Minh thơ thực, hai là Big Minh vờ ngày thơ chử ở cái đất nước nhuge tiều, bị các lực lượng để quốc xâu xé này, nếu không chấp nhận làm con cờ, nếu muốn Độc lập thực sự, thi chỉ có cách ngồi nhà ôm đầu gối chửi đồng như Đầu Gối, chứ còn ty toe lèo lái con thuyền quốc gia tài nhất định phải chấp nhận thân phận «con cờ». Trên bàn cờ quốc tế cờ bộ như Hồ chí Minh mà cũng chỉ là con cờ, nên Big Minh vẫn khăng khăng không chấp nhận là «con cờ» thi quả là khó tính, hoặc ngày thơ cũ!

Trên đây chỉ là một hai nhận xét qua loa. Ngoài ra bài tuyên bố của ông Minh rất cần mò xé kỹ lưỡng. Vì thế, đáng nhẽ chủ đề của Đời số tôi là «Dịch bắt cóc» Đời số tôi sẽ dành riêng một số trang để phân tích bài tuyên bố của Big Minh.

xx

Nói tục mà chơi, nghe tục chơi

Mấy bài thơ tục sau đây do ông NGUYỄN CHU ở Saigon sưu tầm và gửi cho ĐỜI. Những bài này đã lấy ca dao làm chủ đề để sáng tác.

Vì vậy có thể gọi đó là những bài thơ thuộc loại «cam đẽ» hay theo đề phú đắc.

CA DAO

Cô kia cắt cỏ bên sông
Cài váy thi cộc, cài lồng thi dài

Thuyền chài nó trả quan hai
Thưa rằng : Chẳng bán đê dài

quét sâu.

CAM ĐÈ 1

Thác lời người thuyền chài

Tôi trả một quan với lẻ hai,
Bán cho tôi nhẹ, bộ lồng dài

Mua về tối tối đan nên lưới,
Mang đến giòng sông thả kéo chài

Vó vợ đã thưa và đã nhão,
Lòng có vừa muột lại vừa dai.

Thôi thôi đừng tiếc cõi mình ạ
Nhường quách cho tôi chờ đeo hoai.

CAM ĐÈ 2

Thác lời cô cắt cỏ

Bán đi em sợ chị em cười.
Bán nén vàng thoi cũng chịu thoi
Chăm chút từ khi còn lún phún,
Vuốt ve này lúc đê den tươi.
Đừng mơ làm lưới đan chài nữa.
Phải giữ lửa sân quet cửa chơi,
Vì nỗi nhà nghèo nên vây ngắn
Lông dài đâu để đề người coi.

CA DAO

Sáng trăng suông, em nghĩ tối
Em ngồi em đề cái sự đời em ra.
Sự đời bằng cái lá da,
Đen như mõm chó, chém cha sự
đời.

CAM ĐÈ :

Đêm sáng trăng suông, tưởng
tối trời
Nhân khi nhà vắng đề ra chơi,
Như loa ống nhỏ đèn mõm chó,
Giống lá cà phê đà xám nhọ nồi.
Nếu có đèn soi, người chết mệt,
Hay chờ ngày sáng, khách mê tai
Lâm anh nhác thấy thèm mê mệt
Làm độ rêu rao chửi «sự đời».

CA DAO :

Hôm qua lên núi hái chè,
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Em van nó cũng chẳng tha,
Nó quỳ gối xuống

CAM ĐÈ :

Ta lời cô gái bị hiếp
Đồi chè xanh ngắt, rộng mòn
mòn

Phận gái bơ vơ, lối gập ghề
Hình nó xồ ra ôm vội vã
Minh em ngã xuống ngửa ten
hèn

Em gào, em khóc, em van lạy,
Nó nhét, nó rên, nó rập rèn,
Sau cuộc mây mưa nhớ nhuốm cây,
Đường về đau khổ kiếp lành

đèn.

PHÙ ĐẮC

NHẮN TIN. Ông Bình (Gò Găng, Bình Định). Đang xem. Cái «số ta» ở Bình Định mà như vậy thi kinh khủng thật, nơi nỗi tiếng nhất như ở Mỹ Tho cũng chỉ đến thế là cùng. Có gì là nứa xin cứ viết.

Ô Hoàng Trọng Thượn (Saigon) Nguyễn Công Quán (Ba Xuyên). Sẽ đăng. Cám ơn đã cho sách.

— Bạn đọc đã gửi bài dịch Cô gái đài của Hồ Hữu Tường, xin cho bản khác, bạn gửi về bị thất lạc.

Hán Thu Ng. Tiến Lãng nhớ lại ngày xưa... khi Cựu Hoàng Bảo Đại gặp gỡ bà Nam Phương



HÁN THU NGUYỄN TIẾN LÃNG

Đã bốn năm tháng nay, tôi
seanh cảnh bên lồng một nỗi: có
phận sự vẫn muốn làm mà chưa
làm được. Đó là sự đáp lại lòng tốt
và lời khen ngợi khích của bạn Hà
Thượng Nhân, do đó có thể hóa ra
nỗi ghen bạn Văn Bình, trong đời.

Cựu Hoàng Bảo Đại làm cách
nào gặp gỡ bên «Hồ Than Thở» ở
Đà Lạt một cô thiếu nữ miền Nam
mai sau được lên ngôi Hoàng hậu
nếu có Nguyễn Hữu Thị Lan đã
luôn luôn học tập ở bên Pháp từ
năm mười ba tuổi và khi về nước
thì luôn sống ở gia đình, tại Saigon
rất ít khi ghé qua Đà Lạt.

Kể sự thật càng chứng tỏ mỗi
duyên kia có một phần nữa là tiền
định bởi Trời và lại có một phần
nữa, đã này nở bởi sự đoạn trang,
sự giàn dí và cốt cách trình tráng
thật thà của cô gái đã tra mộc mạc
ghê trang điểm, và trọng lễ nghi, cô
gái đã khiến cho từ phút đầu tiên
nhác thấy, Thiếu Quân phải chú ý
rất nhiều và rung cảm sâu sắc.

Đọc lại bài của Văn Bình mà
báo Tin Sớm số Mùa Xuân đã in lại
nguyên văn, hôm nay, tôi gấp tài
liệu lịch sử cùng các bạn. Nếu
không hoàn toàn đúng như VB hay
Bảo Đại đã kể về một điểm nào,
các bạn đừng hốt thảy độc giả cũng
đều hiểu rằng, tôi không có ý gi
khác cái ý muốn nói rõ sự thật

đeo như tôi đã được nghe. (Và theo
tôi nghĩ nhà văn Văn Bình nói đến
«Hồ Than Thở», là nói đến tất cả
Đà Lạt mà thôi theo nghĩa rộng).

Nhân dịp Cựu Hoàng nghỉ mát núi
Lâm Viên và hình như cũng theo
theo ý muốn của Toàn quyền Pasquier,
DARLES bày ra cuộc hội họp

chung quanh nhà vua gồm cả một
số gia đình những vị thân hào danh
tiếng ở miền Nam, đặc biệt những
vị nào đó có biệt thự và cơ nghiệp
ở Đà Lạt. Chúng ta đều nhớ «Nam
Kỳ» lúc đó là nhượng địa của Pháp
uôn lồng dàn dù vẫn nhớ vua,
nhưng người Pháp chỉ dùng những
hình thức xã giao Pháp trong
những cuộc tiếp xúc họ dành cho
Vua ta địa vị quý khách, thực dân
không ưng cho người Nam thời ấy
trung thành tôn trọng nghi lễ xưa.

Do đó, có hình thức tiệc trà, và
hòa nhạc ở tòa Đốc Lý và có buổi
ghép trang điểm, và trọng lễ nghi, cô
gái đã khiến cho từ phút đầu tiên
nhác thấy, Thiếu Quân phải chú ý

Một sự tình cờ khiến cho bà
NG. HỮU HÀO và cô NG. HỮU
THỊ LAN (vừa hai chục xuân
xanh) Ở Saigon mới lên nghỉ mát
ở Đà Lạt vài ba bữa trước, nhưng
bà Nguyễn vốn không bao giờ có
giao thiệp với Đốc Lý DARLES

Nếu không có ông anh ruột của bà,
vì thân hào giàu có và tử thiện,
Ông DENIS LÈ PHÁT AN nhân còn
một vài việc quan hệ đến đất của
ông, nên thỉnh linh phải đi tới Đà
Lạt, thì DARLES không biết mà
nói ông và luôn đó mời được bà
Nguyễn cùng với Nguyễn Tiểu thư
đến phòng khách Đốc Lý.

Khi ông Lê Phát An tới văn
phòng Đốc Lý thì ông DARLES hàn
huyền theo lẽ phép đối với một vị
thân hào có tuổi và có tiếng. Khi
được biết ông «Lê Phát An» sẽ ở
tại Đà Lạt, ít ngày sau cùng bà em và
cô cháu gái. Ông DARLES mời, và
gửi thiếp mời nữa, cả ba người dự
tiệc trà đã dự định ở dinh Đốc Lý
dưới sự chủ tọa của vị Thiếu Quân.

Viết đến đây, tôi ngừng bút hay
là ngồi bút tịt ngưng lại, vì tôi bỗng
trở như được sống lùi lại hơn 3
mươi năm, sống lại mùa hè 1937 ở
Đà Lạt. Tôi nghe lại từng tiếng nói
trong trே và èm dịu của bà «Nam
Phương». Trong vườn biệt thự ở
Đà Lạt, cái lầu (villa) lớn mà bà
Quận công Long Mỹ (chức mời
phong, sau Lê Đại Hộn cho thanh
mẫu của Hoàng Hậu) mời cất xong
và hoàng gia đã khánh thành năm
1935, trước mặt bà Quận công, bà
«Nam Phương», một buổi sáng sau
khi xem báo tôi trình đã vui vẻ kề
lại cho tôi được ghi (chắc chắn là
nhân dịp bà chỉ thị cho tôi gửi
sách hay là báo chí nào biểu cự
DENIS Lê Phát An). Nguồn gốc
cuộc Đại Hộn:

«Bữa» đó cậu Denis tôi, lời hoàng
hậu, cũng không muốn dự tiệc, tôi
cũng không muốn đi, mà tôi cũng
không muốn đi nữa... Thế mà rồi
sau cậu tôi náo nát (biểu) tôi cháu
cũng đi với cậu, chờ đón cậu đi đơn
獨. Cậu hứa cậu cháu mình không
đi dự tiệc lâu thì giờ cái cá, và
bài nhà vua của nước mình rồi về
ngay b.

Bà lại nói tiếp:

«Tôi, từ nhỏ, ít ra tiệc và đám
đông người nhưng phải vắng lời
của Denis tôi. Vì tôi không ưa cho
tên tôi không buồn trang điểm,

hoa toàn không đeo diện một
chút hột xoàn hay nữ trang chi hết.
Tôi chỉ bảo cái áo dài bằng
lụa đèn, thử hứa đã mua bên Pháp
rồi may kiêu nước minh tôi cũng

cũng còn nũng nịu với cậu tôi hồi

lâu rồi mới chịu vô thay áo, nên
chi cậu cháu tôi đến tiệc trễ lắm!

Tới tiệc đã trễ, càng thêm
không vui lòng! Hai cậu cháu liền
lấy ghế định ngồi ở ngoài hiên. Khi
đó tiếng nhạc đã vang trong phòng
khách và tiếng người cũng ồn ào..
Không dè ông Darles bước ra ngoài
thấy liền chạy tới chào chúng tôi
rồi nắm tay cậu tôi nước vò phòng
khách nói: «Tôi phải đưa cụ đi
trình diện với Vua, xin cụ đi với
tôi, xin cụ biểu cô cũng theo cụ.
Cậu tôi liền nắm tay tôi lè lẹ mà
thật chặt lôi đi theo!

Cửa phòng khách mở toang; ánh
sáng đèn rực rỡ. Cựu hoàng
ngồi giữa phòng khách, ngài bậu
äu phục. Tôi vội cúi đầu vàng vẩng
nghe ông Darles nói tên cậu tôi và
thêm ba tiếng «et sa nièce» (và cô
cháu của ông). Thế rồi tôi bỗng
thấy: Tôi đứng trước hoàng đế, vì
cậu tôi đã né ra một bên. Lúc đó
nhờ các bà mẹ (les mères) ở trường
Couvent-Des-Oiseaux đã dạy tôi từ
nhỏ lẽ phép khi được yết kiến các
Vua Chúa. Tôi liền quỳ một gối
xuong (révérence) và cúi gầm mặt
ngó xuống đất, cho đến khi bàn
tay của ông cậu tôi nắm tay tôi lôi
ứng dặn».

Yে sau, Hoàng Đế tỏ cho tôi rõ:
Ngài đã để ý vì bộ đồ đen sơ sài,
không đồ trang sức, và nét mặt
nghiêm không có phấn sáp, lại vì
trong suốt tiệc trà cui có tôi là
người duy nhất biết theo lề Âu
Tây mà làm révérence trước ngài.

Sự thật, mỗi nhân duyên bắt
đầu như vậy. Con về phần riêng
tôi, đã được thấy Hoàng Đế trong
gần 1 tháng từ trước ngày ở phòng
ăn chiếc tàu của MESSA-GERIES
MARI TIMES khi tôi từ già trường
Couvent ma trở về già đình.

Lúc đã mua vé tàu cho tôi đầu
đầu rồi, trường nhà tu (Couvent
Des Oiseaux) mới được biết tin
cùng một chuyến tàu đó, có đức
Vua của nước mình ngay về nước.

Lúc đó, bà mẹ Ambroise chiều
tôi (đây vẫn là lời Hoàng Hậu):
«Con ơi! nếu Chúa khiến cho Ông
Vua thấy con, rồi lựa con làm
Hoàng Hậu, thì con nghĩ sao?»

Tôi chỉ cười cho là lời nói vui
chơi mà thôi, không thể thành sự
thật nào hay đâu. Chúa đã định,

nhưng ngài không định cho gặp
nhau trên chiếc tàu ở mặt biển...

Đó là những lời bà Nam Phương
mà tôi nhớ.

Bây giờ, ba mươi năm đã
qua rồi! Bà mẹ (Révérende Mère)
Ambroise sau năm 1937 tôi đã được
gặp nhiều lần, nay đã về trời bên
Bè trên cũng như bà Nam Phương

Chiều nay tôi cầm bút viết
trang này, nếu chỉ vì sự ham muộn
được lại có tên in trang báo thì tôi
không đáng kể, nhưng lương tâm
tôi chứng cho rằng: Việt đề góp
thêm sử liệu đích xác cho người
này và người sau.

HÁN THU
NGUYỄN TIẾN LÃNG



*Lễ Nghĩa
Liêm Sỉ còn,
V. Nam còn*

Góp ý về dự luật căn bản giáo dục của NS Đoàn văn Cầu



HÒA BÌNH và CANH TÂN GIÁO DỤC

VŨ THÈ NGỌC

Trong sự liên hệ hỗ tương giữa các cơ cấu của toàn bộ hệ thống văn hóa xã hội. Vấn đề canh tân quốc gia là vấn đề thay đổi những cơ cấu để có được những định chế thích hợp và giải quyết được những nhu cầu mới, vấn đề canh tân và phát triển quốc gia phải đặt trên căn bản giáo dục. Lịch sử phát triển canh tân của Nhật Bản được coi là « Tất cả những ý nghĩa cụ thể của vấn đề cải cách đều qui vào cái mốc chung là bản Học Chế được ban bố ở năm 1872, lấy đây làm khởi điểm duy tàn? » (1) Học chế 1872 của Nhật Bản đã khởi đầu bằng 3 điểm chính yếu :

A) Việc canh tân giáo dục đặt trên hàng đầu của quốc sách tháng tiến quốc gia.

B) Canh tân giáo dục nhằm vào những thành quả của học thuật các nước tiền tiến Tây Âu mà tiến tới.

C) Canh tân là nhằm vào hạ tầng căn bản nhân dân mà xác tín không một người nào không có cơ hội được hưởng giáo dục, nhất là về thực nghiệp và kỹ thuật. (2)

Và từ đó, một nước Nhật Bản mới đã được khai sinh từ một xã hội phong kiến với tình trạng nông nghiệp lạc hậu thiếu thốn, nước Nhật Bản đã chuyển mình trở thành một đại cường quốc. Một minh cảnh là mặt trận Á châu và dù bại trận trước đồng minh. Nhưng chỉ sau 20 năm tái thiết, Nhật Bản càng tiến bộ hơn bao giờ để trở nên một siêu cường quốc kinh tế kỹ nghệ như ngày nay.

Những nước chậm tiến, bị chiến tranh tàn phá như VN thường coi Nhật Bản như một kiều mẫu lý

Rồi đến thời Pháp thuộc, Văn hóa giáo dục VN được coi là chấm dứt với quá khứ đế thụ hưởng một nền giáo dục mới. Một nền giáo dục thực chất là sự ngu dân của chính sách thuộc địa pháp. Một nền giáo dục thực tế chỉ nhằm cung cấp cho mẫu quốc những công chức thông ngôn và chuyên viên hạng nhẹ.

Chương trình giáo dục thời Pháp thuộc ngoài nội dung « tôi tiên tôi là người Gô Loa » đại Pháp còn là một chương trình trì độn của giáo dục Pháp từ thế kỷ 18 với 13 năm trung tiểu học (3 năm sơ học yếu lược, 3 năm tiểu học, 4 năm cao đẳng tiểu học và 3 năm trung học) với 5 kỳ thi gian lòc. Cũng không khác lối học cũ nhò học sinh bị phi phạm sức lực tận dụng trí nhớ chỉ còn một thiểu số qua khỏi với một thành thê bạc nhược. Và tất cả bị thay vào xã hội với đời sống của những viên chức nhà nước. Vì họ chỉ cần có thể. Không iỗ chức cơ sở kỹ nghệ họ chỉ cần phu đòn điền và công chức, những trường công kỹ nghệ không có. Chỉ có một trường Cao đẳng Mỹ thuật cho cả Đông Dương và Đại học y được từ 1919 cho nhu cầu y tế tối thiểu.

Cả hai nền giáo dục đều nhằm cung cấp những mẫu người duy trì nguyên trạng, phụng sự giai đoạn. Một nền giáo dục đưa đến sự mất nước và nô lệ, một nền giáo dục đưa đến một nửa quốc gia CS và một nửa thối nát và sa đọa. Cả hai chính là nguyên nhân sâu xa nhất của cuộc chiến tranh này vì tất cả đều chỉ là những hậu quả hoặc phản ứng qua khích lại một nền giáo dục ngu dân, nhồi sọ, từ chường và cá nhân chủ nghĩa xa rời quần chúng.

Từ chương trình Hoàng xuân Hán...

Chương trình giáo dục từ 1945 của Hoàng xuân Hán được coi là những cố gắng đầu tiên cho cơ sở giáo dục.

Thực tế, chương trình hiện tại của Trung học vẫn là chương trình Hoàng xuân Hán với vài chấp nhận.

Hai mươi lăm năm trời, một chương trình giáo dục dù hoàn bị tối đâm vẫn cần phải được cải tổ hàng năm và tu chỉnh liền sau những niên khóa trải nghiệm. Những chương trình, chỉ nội chương trình, giáo dục trung học Việt Nam vẫn trơ trọi đứng đó với bộ văn hóa giáo dục như những vùng phi kim tự do, không nhúc nhích. Hội đồng văn hóa giáo dục được rầm rộ bầu lên để rồi để đó. Đến bây giờ vẫn chưa hề có những kế hoạch lâu dài nhằm chuyển hướng giáo dục cho cứu cánh canh phát triển quốc gia.

Dù muốn hay không, trong tiến bộ chung giày chuyền quốc tế, tương lai Việt Nam phải là nghệ hoa bên cạnh một nền canh nông áp dụng thuật tối đa. Vấn đề gây dựng những cơ sở những cuốn Bắc Sứ, Từ Thu Ngũ Kinh trong khuôn kinh nghệ chính là giáo dục kỹ thuật. phép chủ sở của Tổng Nho, rồi lối thi cử của Triều đình, từ đời Lê đã có hẳn một chủ ý lợi dụng cuộn nhanh chóng sau đệ nhị chiến tranh nghiệp dùng khoa cử để chọn quan lại đã xoá sổ từ những đồng tro tàn. Họ phục hồi nhanh chóng vào con đường hư ván, gò bó, khuyên khõ để phụng nhờ ở tiềm lực kỹ nghệ còn nằm trong những cánh tay của hàng triệu thanh niên từ chiến trường

trở về, từ học đường tung ra. Vấn đề tình thần dân tộc còn có thể tranh luận nhưng vấn đề thực tế giáo dục kỹ thuật chúng ta con quái áu tri. Hoa Bình chí có thể giải quyết được tất cả những khao khát nhưng chỉ với một điều kiện sửa soạn cho nó. Với thống kê giáo dục niên khóa 1967-1968 ta có 2.579.000 học sinh, nhưng chỉ có 10487 học sinh các trường trung đẳng cao sự các Ngành Nông Lâm Súc, Thương Mại Công kỹ nghệ, Hàng Hải, Hộ Sinh và cả Âm Nhạc Mỹ Thuật... Tức là chỉ có 0,4% trong khi Nhật Bản có 15,3% (1895) 38% (1935) 41,7% (1950) học sinh học công kỹ Nông Nghiệp so sánh với tổng số học sinh các ngành.

Chính cơ sở giáo dục hùng hậu đó đã cung ứng cho xã hội Nhật Bản những chuyên viên xã hội cần thiết cho cách mạng công kỹ nghệ. Đã xa rời những thời kỳ thuật là độc quyền của Tây phương và không hợp với Đông phong. Tất cả chỉ là thói quen và với VN chỉ là thói quen bị đóng lười biếng chè nghề nghiệp trong từ chường của những định chế đã lâu đời để lèo lèo lèo quản chúng, thanh niêm... thành những định kiến nô lệ.

Với nền giáo dục phổ thông trung học, vẫn theo thống kê bộ Giáo dục cứ 100 học sinh vào lớp năm đến khi qua khỏi tiểu học chỉ còn lại 50 em, vào đệ thất chỉ còn 17 và chỉ có 3% thoát được ngưỡng cửa trung học và 1,7% được may mắn tốt nghiệp đại học» (Nguyễn lưu Viên, TGTD tập XIX số 9).

Nguyên do lớn của sự bỗn chờ phần lớn là sinh kế gia đình (số học sinh ở thành thị bỏ học bụi đời không có là bao nhiêu) nhưng phần lớn hơn là vì nền giáo dục lỗi thời, một mặt những kiến thức từ chương bậc trung học không giúp họ vào xã hội với một khả năng nào. Từ một chương trình giáo dục chấp và mất truyền thống và trong một cơ cấu giáo dục mà giáo dục mất tất cả những ý nghĩa cao quý chỉ còn là một dịch vụ thương mại họ bị thay vào một xã hội đang chuyển mình với hai nghề thời thượng làm sô Mỹ và lao động, họ càng bơ vơ hơn.

Một chương trình giáo dục hợp lý và thích ứng phải hiểu sẽ sản xuất ra những gì? làm gì? Có nghĩa là chương trình đó phải được tiên liệu và hoạch định. Khi buổi đầu cưỡng bách giáo dục một học sinh phải đóng 0,5 yen một tháng, 5 yen 1 năm mà lợi tức 1 người thợ chỉ có 21 yen mỗi năm nhưng họ vẫn cố gắng cho con em đi học vì họ chúng biết sẽ thành cái gì? và sẽ sống ra sao.

Lối học với chương trình hiện tại chúng đã ta không thể tin tưởng gì ở tương lai vì không hề có một trù liệu căn bản nào. Hệ thống giáo dục 12 năm liên tiếp chỉ là một hình thức tên gọi, chương trình trung học tổng hợp và chính sách địa phương tự quản chỉ nặng phần trình diễn và đầy trách nhiệm ra bớt bộ Giáo dục, còn lãnh vực đại học chỉ là một phồn thịnh giả tạo, không thực chất và không kế hoạch. Đại học Thủ Đức thành lập với 2 năm các phân khoa học chung chỉ là một ẩn bản xấu xí của các junior college Việt Nam.

... Đến dự luật căn bản giáo dục

Để cạnh tân quốc gia, giáo dục bắt buộc phải là vấn đề tiên quyết, phải được đặt lên hàng đầu quốc sách. Những nhà giáo dục VN vẫn lẩn lộn giữa hai vấn đề căn bản của giáo dục là Định Hướng (Goal) và Mục tiêu (Aim). Những căn bản định hướng chỉ là những đường hướng chỉ đạo của triết lý, triết học giáo dục, đó là những cái gọi là tự do, nhân bản, khai phóng, khoa học... Những bên cạnh đó giáo dục cần phải có những mục tiêu hoạch định để đạt được và chắc chắn có được. Những mục tiêu đó phải có những chương trình thực hiện trong những kế hoạch từ ngắn hạn tới dài hạn. Và trong hiện trạng VN, những mục tiêu đó là gì nếu không là sửa soạn cho tương lai phát triển kinh tế VN bảo đảm cho tư thế độc lập trước mọi âm mưu và hình thái đế quốc.

Trong «Dự luật căn bản giáo dục» người soạn thảo đã nhiều lần nhấn mạnh đến cứu cánh «giáo dục nhằm phát triển con người toàn diện một cách liên tục...» nhưng những vấn đề căn bản chỉ đạo phải được cụ thể hóa bằng những mục tiêu căn bản. Bao nhiêu năm nay, các nhà giáo dục đều cung nói dân tộc, khoa học, nhân bản, nhưng thực tế chương trình vẫn hoàn toàn phản tiến bộ, phi nhân bản và mất gốc.

Dự luật căn bản giáo dục cần phải được thêm vào một số điều khoản có tính cách khẳng định, Trong tình trạng chiến tranh và hỗn loạn hiện tại những điều khẳng định sẽ già tăng ngân sách giáo dục ít nhất là 20% ngân sách quốc gia thay vì 4% như hiện tại. Trong tình thế hiện tại nó cũng giúp giáo dục ít nhất có những mục tiêu liên tục trong một chính sách giáo dục toàn bộ, xác định thẩm quyền và trách nhiệm của những cơ sở giáo dục từ Hội đồng văn hóa giáo dục đến các cơ sở giáo dục địa phương.

Nếu dự luật căn bản giáo dục chỉ cố gắng giữ những điều khoản hoàn toàn có tính cách tiêu hướng (Goal), thì giá trị của nó không khác gì khẳng định những hình thức, mà các nhà giáo dục VN gần hai mươi năm nay đã nói nhiều rồi. Khác với Nhật Bản, song song với Học chế giáo dục nhà cầm quyền đã tổ chức được đầy đủ những cơ chế cho cả kế hoạch canh tân giáo dục từ tài dụng các cơ sở chùa, quán, tư gia làm học đường đến những chương trình đào tạo giáo sư các ngành và các xi nghiệp cơ sở để thu nạp các học viên tốt nghiệp.

Trong tình trạng hiện tại, sự tan rã của xã hội không còn là chối cãi, nhưng tương lai hòa bình chắc chắn phải đến. Tất cả dù sao cũng phải đổi mới với một cuộc chạy đua tái thiết, và tất cả đều phải dựa trên căn bản giáo dục và canh tân giáo dục. Dự luật giáo dục là một nền tảng căn thiết, nó quyết định cho tương lai cả một dân tộc. Trong hiện trạng băng hoại của giáo dục dự luật giáo dục cũng còn phải là 1 thành trì cuối cùng cho những hy vọng và tin tưởng.

(1) - (2) : Giáo dục Nhật bản, theo bản dịch của Châm Vũ.

THẨM-MỸ-VIỆN

NHƯ-HÀ

692, Phan thanh Giản S.G. - Đ.T. : 93.448

Chi nhánh : 320, Ph. th. Giản SG—ĐT 92807

MỚI NHẤT VÀ ĐỘC NHẤT Ở VN

● Làm ốm : Bảo đảm tuần đầu xuống từ 3 đến 12kg.

● Đo phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ.

● Làm mập : bảo đảm mỗi tuần lên từ 3 đến 6 kg.

● Đo phương pháp thuần túy Y khoa.

● Bảo đảm không kết quả, hoàn đú tiền lại.

— LÀM MẶT TUỔI ĐẸP : đo phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ, khoa tâm lý và khoa phân tâm học làm tiêu tan hết mọi vẻ tiêu tụy, nét nhăn nheo lại da dẻ hồng hào tươi trẻ.

— Do Bác sĩ THANH tốt nghiệp Đại Học Paris nhiều kinh nghiệm tại các bệnh viện Paris và Âu Mỹ trực tiếp săn sóc. Có nhiều phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi máy lạnh để quý vị ở lại.

Đặc biệt mới về loại PEELING FORT, lột da mặt không đau, không cử nang, vẫn dùng son phấn như thường, làm trẻ 15 tuổi.

— Với phương pháp MASSAGE mới lạ máy hút tân kỳ và mỹ phẩm của LANCASTER để giúp các tế bào ngực mẩy nở tự nhiên, không cần bơm.

— ASPIRATEUR, máy hút mụn, tàn nhang, trứng cá, tẩy vết nám, mụn cóc, mụn ruồi, sẹo cạn.

— POLÉNEX làm liền lỗ chân lông.

— Có máy tinh điện làm trẻ lại 15 tuổi.

— Có mặt nạ nhau và mặt ong chúa của Pháp về theo từng chuyến máy bay «Air France» giúp quý bà quý cô có làn da tươi mát.

ĐẶC-BIỆT MỸ-VIỆN CÁ NHÂN

— Bán máy điện tử trường Thụy Sĩ giúp quý bà, quý cô tự săn sóc làn da, xoa nắn bộ ngực cùng với mỹ phẩm mỗi bộ 7000đ.

— Bán thuốc của Stendhal và Lancaster với sự chỉ dẫn rõ ràng để giúp quý cô, quý bà tự xoa nắn cho các tế bào ngực này nở như ý.

— Đặc biệt mới về và chỉ báu riêng ở Mỹ Viện NHU HÀ thuộc trị mụn Resamid, Renoxyl, Komed, Ho Vanoxide, Acnestrol, Sulfacet, R. Sulforcin, Lubriderm chủ trị nhanh chóng các loại mụn cám, mụn bọc, mụn đỏ, mụn lở loét, mụn cùi, mụn nhân đen, đi kèm với xà phòng sữa của Dr Payot.

— Nhận dạy học trò theo tài liệu mới nhất của «ECOLE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES DE BEAUTE DE PARIS». Cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau 5 tháng học (I khóa 150 ngàn).

Thư và bưu phiếu đề NGÔ THỊ NHƯ HÀ — 692 Phan Thanh Giản — SAIGON.

Mở cửa từ 8g30 sáng đến 8g30 tối.
Nghỉ ngày Chủ nhật.

Danh sách của 32 sinh viên HS được học bông của báo Đời và nhóm HTN

16) Trần Xứng, lớp 3 Tiểu học Cộng Đồng An
Châu Quảng Ngãi.

17) Trần Dân Phong Tấn, Phước Lộc, Tuy
Phước, Bình Định.

18) Huỳnh Ngọc Châu 250/1 Ngô Quyền, Mỹ
Xuyên, Ba Xuyên.

19) Lê Thị Tốt 49/5 Cử Tri Châu Đốc.

20) Thạch Phin KBC 4563.

21) Mai Thị Hạnh Ấp Nghĩa Yên Nhơn Trạch
Biên Hòa.

22) Lê Quang Trung 151/2 Ấp Bình Nguyên
Xã An Hội-Kiến Hòa.

23) Nguyễn Văn Khanh hẻm 187 số 388/4 Chi
Lăng-Phú Nhuận.

24) Lê Thị Hiền 22A Trương Định, Huế.

25) Lê Kim Dũng 11/4A Đường Lò Siêu (Sg 11).

26) Nguyễn Đình Hòa 9 Nguyễn Biểu Quận 1
Thành Nội Huế.

27) Bùi Tân Anh (Bùi Phước Biển) 105/5 Ấp
Chánh Hương, Hòa Khánh, Hòa Vang, Quảng
Nam.

28) Phạm Chiến 165 Minh Mạng Phú Nhuận
Sg (Net).

29) Lê Như Hùng 601/67 Lê Văn Duyệt (Sg.10)

30) Lâm Rưone học sinh người Việt gốc Miền
Gò Vấp.

31) Ya Thành Đại học khoa học, Đồng bão
Thượng.

32) Ý Krech Niê Đại học khoa học, Đồng bão
Thượng.



CÀN MUA LẠI GIÁ CAO

— Bộ CHU DỊCH ĐẠI TOÀN của
Ng. Tất Tố

— Cuốn VƯƠNG DƯUNG MINH
của Phan Văn Hùm, Tân Việt x.

— Cuốn CẦU ĐỜI của Ng. Văn Ngọc,
Vĩnh Hưng Long x 1931.

Xin hỏi Uyên Thảo tại tòa soạn Đời

Công bằng và lương thiện

Ông Đạo Cây đang gặp khó khăn chẳng khác gì ông Nixon. Ở bên Mỹ thì bạn Nixon của tôi đang bị dư luận thèm méc vụ ông ủng hộ ai không trong cuộc tranh cử Tổng T ở VN. Ông bạn Nixon cũng biết rằng một vị TT Mỹ thi sống nhở uận cù tri. Ông phải tỏ ra hể sức công bằng. Còn ông Đạo Cây không sống nhờ cù tri nhưng cũng phải sống nhờ thiện nam tín nữ. Chư vị thi chủ này cũng đòi hỏi ông Đạo Cây phải hết sức công bằng trong cuộc chạy đua Thiệu Ký Minh sắp tới.

Vậy nên ông Đạo chán chả theo dõi các phản ứng của đồng nghiệp Nixon để tiện bề hành động. Ấy kinh nghiệm cho biết rằng mình cứ nhìn ông Nixon làm chi mình làm theo là an chắc. Chỉ cần sau vài tiếng đồng hồ cũng đủ chắc ăn rồi. Dù có lần ông Nixon khen ông Đạo Cây là một trong năm sáu ông Đạo giỏi nhất thế giới, nhưng cũng phải công nhận là ông Nixon có phần giỏi hơn mình chứ?

Mô phỏng theo các hành động của đồng nghiệp Nixon, tuần qua ông Đạo Cây đã chỉ thị cho tất cả các ông Đạo lớn Đạo con toàn quốc biết họ phải có thái độ thế nào trong kỳ tranh cử tổng thống này. Các ông Đạo lớn Đạo con cũng nhận được chỉ thị không được phép ủng hộ bất cứ ứng cử viên, nhóm ứng cử viên hay chính đảng tờ chúc nào. Các ông Đạo phải tránh các lời nói, việc làm hay sự có mặt chàng nữa khiến người ta hiểu lầm rằng các ông Đạo ủng hộ một vị đó.

Chỉ có một điểm mà ôi, đao thua Nixon. Đó là chỉ thị của ban Nixon còn nói rằng các viên chức Mỹ phải giam tất cả những gì để giữ che cuộc bầu cử này được cung bình và lương thiện.

Đây là điểm rất khó. Thứ nhất là có nhiều chuyện các viên chức Mỹ làm được mà các ông Đạo chịu thua. Các ông Đạo muốn làm cho người khác công bằng và lương thiện thì cũng chỉ có cách là đọc kinh khuyễn thiện thôi. Nhưng đọc kinh hoai rời mà người ta không nghe thì cũng ràng như sao? coi chưng đừng đọc giàn cho người ta súng chờ!

Thứ 2 là các ông Đạo tin tưởng



ÔNG ĐẠO CÂY

rằng cuộc bầu cử sắp tới chắc chắn là công bằng và lương thiện. Vì chính ông Tổng thống Nixon cũng muốn vậy, mình đâu cần thiệp vào nữa?

Mời ba ứng cử

Chia sẻ nỗi khó khăn với đồng nghiệp Nixon ông Đạo Cây cũng bắt chước vị đại sứ của Nixon là cụ Buôn Cờ.

Trước khi về Mỹ, cụ Buôn Cờ đã tới thăm cả cụ Thiệu, cụ Kỳ và cụ Minh. Cả ba cụ đều được nghe bài thắn chú của ông Đạo Buôn Cờ, ông coi ba ứng cử viên như nhau không ai hơn, ai kém.

Ông Đạo cũng bắt chước làm vậy. Tuần trước ông Đạo đã gửi thiệp mời 3 ứng cử viên đến thảo am àn cơm chay. Rõ ràng không thiên vị ai hết. May quá, không một vị nào trong số ba vị được mời đến dự. Thế là cả một bữa tiệc chay, ông Đạo một mình ngồi sực hết. Nghĩ đi nghĩ lại thì làm vậy cũng giống như ông Buôn Cờ.

Ngoài ra, tuần trước trên tuần báo Đời các cụ Lý Đại Nguyên và Kha Trần Ác đã thỉnh cầu cả ba ông Thiệu Ký Minh không nên ra ứng cử nữa. Làm vậy cũng rõ ràng là không thiên vị.

Nay ông Đạo cũng bắt chước, ngỏ lời thỉnh cầu cả ba vị cử ra ứng cử hết, đừng vị nào bỏ lỡ một cơ hội hy sinh. Quá khích một bực, ông Đạo lại thỉnh cầu cả 3 vị ứng cử viên cùng ra ứng cử hết lượt cho vui. Nếu cả ba vị ứng cử viên cùng ra tranh cử

phó Tổng thống thì vui nhất. Bằng không thì qui vị cũng ra tranh cử DB. Ba ứng cử viên kỳ này là ba vị tướng lãnh. Khi tranh cử xong, ai thắng thì cũng là quân đội thắng. Phải có thêm qui vị phu nhân kèm theo thì các liên danh có thêm màu sắc dân sự, để ngoại quốc chúng nó khỏi xuyên tạc chế độ ta là chế độ quân nhân.

Tuần trước nhật báo Ch. L đã đăng một bài của báo Newyork Times kề lại rằng hồi còn làm đại sứ Mỹ ở Saigon, tướng Maxwell Taylor đã nói dối với phe tướng trẻ trong cả Tướng Kỳ và Tướng Thiệu, vì họ gày thém rắc rối khi giải tán Thương Hội Đồng và chủ tịch lâm chính trị (nguyên văn).

Ông tướng Mỹ Taylor rõ ràng là người thiên cân. Nếu còn ở VN đến bây giờ thì ông ta đã thấy ngay chỉ có các vị tướng mới là người có ý định làm chính trị. Bằng có là ba ứng cử viên sáng chói đều là Tướng cả. Còn thường dân VN, tức là các chàng khách dân sự, gày nay đâu còn ai khoái làm chính trị nữa đâu? Muốn tìm những kẻ thường dân khéo làm chính trị có lẽ chỉ còn tìm nơi các bà Tướng mà thôi. Vì người ta nói «gần mực thì đen gần đèn thisáng». Các bà ở gần các ông chúa chán phải sáng hơn người khác.

Còn mẹ xứ Maxwell Taylor kiến thức thiền cặn như vậy nên cho đến giờ vẫn chỉ làm Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, chưa đâu có được làm Tổng Thống?

Cái tồ

Tin đồn chánh phủ cái tồ được tung ra từ hơn một năm trước đây. Từ đó tới nay tin đồn có lúc ồn ào, có lúc lại chìm lắng, khi lên khi xuống trời sụt bất thường.

Vụ cái tồ có thể coi là đã được «thai nghén» từ hơn một năm nay. Cái bụng mang thai đó, ta tạm gọi là cái bà bầu cái tồ. Bà bầu cái tồ mang thai hơn một năm trời, đó là một chuyện quái lạ. Cái bàu của bà lúc to lên, lúc xẹp xuống, có lúc tưởng là hư thai luôn. Đó là hai chuyện quái lạ. Một cái bàu có nhiều chuyện quái lạ, có lẽ phải sinh ra quái thai. May quá đây không phải là một quái thai. Chẳng qua chỉ vì báo chí loạn tin sớm quá và ồn ào quá nên cứ thời phỏng cái bàu lên thiệt to, để đến lúc mãn nguyệt khai hoa thì cái thai chui ra lại nhỏ xíu! Bàu thi to như thế sắp đẻ ra con voi. Nhưng khi sanh nở thì hóa ra con chyện!

Kỳ cái tồ này chặng qua là một cuộc thăng cấp giống như các vụ lên lon bên quân đội nhân ngày quân lực mà thôi.

Thí dụ như ông Trương birtu

Điện được thăng từ cấp tổng giám đốc ở bộ Thông tin liên chức tổng trưởng, Ông Hà Xuân Trưởng thăng cấp từ Thủ trưởng tài chính lên chức tổng trưởng. Ông Nay Luet thăng cấp từ công cán ủy viên ở bộ Sắc tộc lên chức bộ trưởng (ông này có lẽ đã nhảy vọt cao nhất, vì ông vốn ở vùng cao nguyên). Cuối cùng ông được sĩ Ngũ khắc Tinh đang coi bộ Thông tin sang coi bộ Giáo dục. Vụ đó cũng đáng kể như là một vụ thăng cấp vì ở bộ Giáo dục ông có những bốn ông phụ tá, chó không phả chỉ có một phả tá họ Chung như bên thông tin. Bốn ông phụ tá tất nhiên phải làm ăn khẩm khá hơn là một ông.

Mẹ Mìn

Sau vụ chim cút, có lẽ vụ mẹ mìn cũng là một hiện tượng tâm lý xã hội đáng lưu tâm. Bắt đầu từ đám bảy vụ bắt cóc trẻ em, báo chí thời lén lèn àm àm, vụ mẹ mìn trở nên sôi nổi khắp nước. Nếu có một kè nào gây ra vụ hỗn loạn đó thì âm mưu đã thành công.

Âm mưu của ai?

Có người nói là âm mưu của mấy ứng cử viên dân biếu.

Nghe nói kỳ này ông Trương Công Cửu thụ ủy liên danh Mẹ Bồng Con sắp ra tranh cử lại, và ông sẽ huy động tất cả các ứng cử viên Nhân Xã cùng ra một lượt và đều lấy lại dấu hiệu Mẹ Bồng Con. Tuy theo địa phương, dấu hiệu đó được giải thích khác nhau. Có thể đó là hòn Vọng Phu có thể đó là Mẹ Việt Nam, và đó cũng có thể là Mẹ La Mã.

Nhưng sau khi báo chí xôn xao về vụ mẹ mìn, thì có lẽ ông Trương Công Cửu phải rút lại cái dấu hiệu của ông! Vì cái hình Mẹ Bồng Con sẽ bị người ta nhìn lầm ra là hình Mẹ Mìn bắt cóc con nít!

Đúng là một âm mưu phá ông Cửu.

Nhưng theo lời ông Đô Trưởng và các giới chức nhà nước thì đây lại là một âm mưu của CS để phá rối ngày Quân Lực. Có lý lắm. Nếu ai cũng lo sợ nạn mẹ mìn thì ngày đại hội đó không có bậc cha mẹ nào dám cho con nít ra đường nữa.

Mà di coi duyệt binh vốn là sở trường của giới con nít. Nếu chẳng ai di coi, lo rằng ngày quân lực sẽ chỉ còn... toàn lính là lính!

Ta thấy lỗi giải thích «Tại Việt Cộng» của ông Đô Trưởng có phần nào giống ngôn ngữ của Tông Ngọc. Cố chuyện chi khó khăn, cứ ra lệnh cho toàn quân và toàn dân... ra Bắc hỏi thăm cha Lê Duẩn, là xong. Chẳng ai có trách nhiệm chi

hết, vì có Lê Duẩn chịu trách nhiệm tòng quát rồi!

Giáo giới

Người ăn nói có giọng cao đẹp nhất trong tuần là kỹ sư Trần Văn Trí. Ông Trí đi một đường minh xác rằng ông không hề có ý định tranh cử DB. Ông quyết phục vụ giáo giới chờ không có ý định lợi dụng danh nghĩa các nhà giáo để làm chính trị.

Rất tiếc là cuộc đại hội giáo giới vừa qua của hai ông Trương Văn Chòm và Trần Văn Trí, số người tham dự ít quá. Vắng vẻ quá đến nỗi một người được mời đến nói chuyện với đại hội là Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Văn Hảo đã chê là ít người nghe không đáng nói.

Dù sao các đại biểu của tòng hội giáo giới cũng được Tòng thống mời dự tiệc trong dinh. Ông Tán sĩ Hảo chê, nhưng T. thống lại chịu. Thế là qui rồi.

Sau đó, cuối tuần lại có tin đồn rằng 2 ông Trương Văn Chòm và Trần Văn Trí được phong làm phụ tá của ông Tòng trưởng giáo dục. Thế thi đại hội thành công quá mức rồi còn chi?

Nghĩa là ông kỹ sư Trần Văn Trí quyết không lợi dụng danh nghĩa các nhà giáo để ứng cử dân biếu. Nhưng riêng ông thì ông có ra làm phụ tá cũng chẳng sao. Chẳng lợi dụng ai hết. Dù sao hơn một trăm nhà giáo về dự đại hội cũng được Tòng thống mời dự phần ăn tiệc rồi mà.

**bằng giá quá mắc : bao nhiêu người đã chết
hay kiêm điềm thành thực
cho chính lương tâm anh**

**nhân danh tuổi trẻ
tôi yêu cầu anh
tiếp tục sống xô bồ, chó mả
tham nhũng, bê đêng, quyển lợi,
địa vị**

**tuổi trẻ ra đi, hy sinh cho Bé
Hung ở lại
sinh sôi này nở những thế hệ
đồi họ lúc nhúc ngoi lên**

**TÙ NGUYỄN
24.4.71**

Tư thế của Việt Nam trong mặt trận mới



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Từ khi cuộc chiến tranh VN bộc phát, BV vẫn cố ngụy trang, không bao giờ họ thừa nhận chính họ là kẻ trực tiếp tham dự cuộc chiến này. Vì họ không muốn mang danh nghĩa là kẻ xé bỏ hiệp định Genève 54. Tuy nhiên trong thực tế, từ kế hoạch chiến tranh cho tới quân lực chính quy đều do BV điều động và gửi vào. Còn mặt trận giải phóng chỉ là tấm bình phong mà thôi.

Không một người VN nào không hiểu như vậy, không một quốc gia nào không hiểu như vậy. Nhưng để cho họ chính thức thừa nhận điều đó, phe bên này đã phải mất những rất nhiều năm tháng. Mãi cho tới khi CSBV chính thức bằng lòng xin tiếp nhận tù binh, tuy họ vẫn cố tránh là chỉ nhận những người yêu nước.

Rồi tiếp đến là Phạm Văn Đồng lên tiếng là : nếu Mỹ để cho NVN thành lập một chính phủ LH thì BV sẽ trả lại hiệp định Genève. Mới đây Đồng chính thức nói trước Quốc hội BV rằng : chương trình Việt hóa tại NVN đã thất bại, thất bại đó là một công hiến cơ hội xúc tiến cuộc đấu tranh tại NVN trên mặt trận chính trị và quân sự. Đồng cũng cho là cần phải có một chiến dịch đấu tranh mới tại những vùng đô thị.

Từ trên một năm nay, dư luận trong và ngoài nước, kể cả BV ít nhắc nhở tới MTGPMN. Điều này có nghĩa là trong một chiều hướng mới để giải quyết chiến tranh VN, BV đã phải thâu hẹp ảnh hưởng của MTGP lại. Hay nói khác đi vì quyền lợi của BV tại Đông Dương, và nhu cầu chấm dứt chiến tranh Đông Dương của TC, đã buộc BV phải đẩy MTGP ra ngoài thế chính trị công khai.

Có thể giải thích rằng : Vì vừa muốn giải quyết chiến tranh tú thời, vừa muốn nuôi dưỡng chiến tranh nhân dân lâu ngày tại NVN, mà BV phải một mình đứng ra gánh chịu là tác giả cuộc chiến tranh này. Đó là một điểm thắng lợi của phe tự do, và thấy là việc kết thúc chiến tranh VN đã bớt một phần khó khăn. Nhưng mặt khác, từ ngay bây giờ người Việt tại miền Nam cần phải chuẩn bị đương đầu với một cuộc chiến tranh phá hoại lâu dài.

phản tử thân Nga trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Nhưng qua cuộc tấn phong giới cầm quyền tại Bắc Việt của Quốc hội, thì thế của phe tháo Tàu đã rõ rệt hơn phe thân Nga. Ưu thế của Trưởng Chính chủ tịch Quốc hội đã nổi hơn Lê Duẩn Đệ Nhất bí thư Đảng. Dù rằng thành phần chính phủ không có gì thay đổi. Nhưng dư luận thì đã chú ý tới Trưởng Chính rất nhiều. Trưởng Chính và phe thân Tàu đã xuất hiện nhiều trong Hội Đồng Quốc Phòng. Từ là cơ quan tối cao lãnh đạo chiến tranh.

Cuộc chiến tranh VN đã đổi danh xưng thành cuộc chiến tranh Đông dương, như vậy ảnh hưởng của Trung Cộng đã quá rõ rệt trong cục diện mới. Giờ đây là lúc Mỹ phải trực tiếp thương thuyết với Trung Cộng và Hà Nội về cuộc chiến tranh Đông Dương rồi. Vai trò của Nga đã biến dạng trong giải pháp mới này.

Nếu cuộc chiến tranh Đông dương chấm dứt ngang đây, tức là vào lúc Bắc Việt đang hiện diện tại Bắc Miền và Hạ Lào cũng như đã có ở Bắc Lào thì họ có lợi lớn. Nếu mai đây chiến trường đổi chiều VN được Mỹ yểm trợ tung quân vào Hạ Lào cát cứ BV với Cam bốt thì Cộng sản Đông Dương lập tức lâm thế bì.

Hiện nay, thì chính phủ Mỹ vừa tổ thái độ khá cứng rắn về mặt quân sự. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Melvin Laird đột nhiên lên tiếng để phản công các phản tử chủ hòa tại Quốc hội. Quân đội Mỹ tiếp tục rút quân, nhưng nếu muốn rút tức khắc cũng phải 12 tháng mới xong. Và khi nào quân đội Mỹ còn hiện diện tại NVN thì còn phải tác chiến.

Tức là dù quân Mỹ có lệnh rút tức khắc cũng phải 12 tháng sau mới có thể rút hết được đó là về vấn đề kỹ thuật. Trong khi rút như vậy thì họ vẫn có bối phận tác chiến. Dù hiện nay 90% trách vụ tác chiến đã nằm trong tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì việc Mỹ tuyên bố rút tức khắc với việc rút từ có khác gì đâu, vì hiện nay quân đội Mỹ chỉ còn có 250.000 người và tháng 11/71 Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố rút thêm một đợt nữa. Nếu cứ như vậy thì cuối năm 72 quân Mỹ sẽ rút hết đâu có vội vàng gì. Tuyên bố rút tức khắc và mặc nhiên rút từ từ cũng thế thôi.

Quan trọng là nếu hai bên chấp thuận một cuộc ngừng bắn tức khắc thì mới mong thấy rằng quân đội Mỹ ngưng chiến đấu, còn không thì họ vẫn chiến đấu ít là một năm nữa. Đồng thời ông Laird cũng xác nhận là Mỹ sẽ phải viện trợ dài dài quân sự cho Miền Lào.

Thế là lập trường của cả hai phe đã rõ ràng. Mỹ nhất định còn duy trì yểm trợ cho các quốc gia Đông Dương về mặt quân sự, tức là thống nhất mặt trận quân sự Đông Dương để đối phó với mặt trận Cộng Sản Đông Dương do Trung Cộng đứng đầu sau. Nếu kéo dài chiến tranh thì đó là chiến tranh Đông Dương, nếu giải quyết chiến tranh là chiến tranh Đông Dương.

Vấn đề chiến tranh Việt Nam trở nên phụ thuộc vào đề Đông Dương rồi.

Tư thế của Việt Nam Cộng Hòa trong mặt trận mới

Trong thực tế thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang là chủ lực của chiến trường Cà Mau Bối. Và tuy không chính thức tác chiến tại Lào. Nhưng cũng chỉ có quân lực Việt Nam mới đủ sức để can thiệp vào vùng Hạ Lào nếu Mỹ muốn. Vậy thì tư thế của Nam Việt đã được định rõ.

Tuy nhiên, Nam Việt không có uy thế với các quốc gia bạn bằng Bắc Việt, vì các lực lượng Cộng Sản Miền Lào chưa phải là chính phủ, nên họ hoàn toàn phải thụ thuộc vào Bắc Việt, bởi đây nghiêm nhiên Bắc Việt có lợi thế hơn Việt Nam Cộng Hòa trong cục diện Đông Dương.

Thêm vào đó, Cộng Sản Bắc Việt dù sao cũng đang bị Trung Cộng chi phối nặng nề Bắc Việt không hề rời Trung cộng được nữa. Tình thần chống đối Trung cộng trong dân chúng Bắc Việt tuy có, nhưng không thể bộc phát nổi, vì hệ thống Cộng sản quá chặt.

Trái lại ở miền Nam, người Mỹ luôn luôn cảm thấy họ bị ghét bỏ. Họ vẫn là chân chắp đối với Việt nam, tuy họ có rất nhiều ưu thế với chính quyền và nắm trong tay chìa khóa kinh tế, nhưng họ thấy họ không sao dừng vững lâu dài được tại Nam Việt Nam.

Thêm vào đó, quyền lợi ở nhược tiểu, Mỹ phải chia bớt cho các đế nhí cướp quốc trong khối, nên dù cho rất mạnh họ vẫn phải để phòng, không dám để VNCH có uy thế lớn như BV tại Đông Dương.

Bởi thế tuy VNCH trong thực tế phải chống đỡ trực tiếp với mặt trận quân sự tại Đông Dương, nhất là khi quân đội Mỹ rút lần khỏi VN người Mỹ vẫn giành quyền nói chuyện với phe bên kia. Không như Trung cộng hoàn toàn đẩy BV ra để cảng đáng mặt trận Đông Dương.

Nhưng xét cho cùng, như thế lại tốt cho VN để đỡ phải là kẻ xâm lăng các nước bạn láng giềng như BV. Trách nhiệm của cuộc chiến tranh Đông Dương hoàn toàn trong tay Mỹ. Chỉ có điều rằng sức lực của quân đội VN đã bị lạm dụng quá mức, trong khi đó tình thần thương xót bị xúc phạm, sự xúc phạm đã lại bắt đầu từ người Mỹ, những người Mỹ vô trách nhiệm ở bên Mỹ. Điều đó hàng ngày đã xảy ra.

Đành rằng, việc tham dự chiến tranh của quân đội VN tại Lào và Cam bốt một phần là để bảo vệ chế độ tự do của các nước bạn. phần khác cũng để chủ lực của Cộng Sản không tiến sâu vào được nội địa VN. Nhưng người Mỹ đang trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến Đông Dương đứng đằng người Việt vào thế phải chống Mỹ. Đứng cố tình làm sút mèo tình thần chiến đấu cho lý tưởng tự do của người Việt, rồi đầy người Việt vào thế phải chấp nhận một cuộc hòa bình thích hợp với quyền lợi và thế chiến lược của Mỹ, mà trong đó quyền lợi của VN không được bảo đảm.

(XEM TIẾP TRANG 55)

BẢO ĐẠI :

CON NGƯỜI ĐAM MÊ VÀ CON NGƯỜI CHÍNH TRỊ

THIỆN CĂN



Vua Bảo Đại là ông vua cuối cùng của nhà Nguyễn. Hay có thể nói ông là 1 đấu châm dứt của chế độ quân chủ chuyên chế của nước VN kể từ khi lập quốc.

Xuyên qua cuộc đời của công vua có ngai một nưa này thấy truyền tụng khá nhiều huyền thoại — giai thoại thì đúng hơn. Những giai thoại này hay cũng có mà dở cũng có, nhưng chính những cài hay lẩn lòi với cái dở đó lại khiến nhiều người hoặc kinh phục, hoặc cảm mến ông hơn. Ông là hình ảnh một người rông lượng, kế cả, không tham quyền cố vị đồng thời cũng là 1 người đầy đam mê trong những thú vui vật chất.

Chuyện ông đắm mình vào những «cuộc vui đầy tháng tròn cười thâu canh» là chuyện có thực. Chính ông Phạm Văn Bình, người đã từng sống gần ông nhiều năm ở trong nước hay khi lưu vong sang Tàu, và ngay cả thời gian sau này tại Pháp, cũng công nhận như vậy. Tác giả thiên «Hồi ký của một người biết quá nhiều» có lần còn mô tả

cái thái độ vương giả, trầm tĩnh, hào hoa, bay bướm và sắc nước của vua Bảo Đại khi đánh bạc.

Từ khi du học ở Pháp về để giữ ngai vua với vương hiệu Bảo Đại, trong dân gian thường có những câu cõi tinh chất như phượng ngôn hoặc sấm ngữ đầy vẻ ác ý đối với ông. Chẳng hạn : «Bảo Đại làm hại dân ta» hay :

Bao giờ thăng ngọc đứng đầu
Làm cho thiên hạ àu sầu xót xa,

Người ta đã tán ra rằng chữ «bảo» trong vương hiệu Bảo Đại theo hán văn là do chyện hân đứng» ghép với chữ «ngai» (ngọc, si đầm) vậy Bảo Đại có nghĩa là kế rất ngốc. Và ngay cả câu :

Bao giờ ngựa đá qua sông
Phượng hoàng xuống biển thiêng

lại về

cũng được đồn thành :

Bao giờ ngựa đá qua sông
Mẹ con nhà Nguyễn bể bồng

nhau đi

Kè ra một quanARAM như vậy
thật quá khắc nghiệt đối với ông.

vẫn cho rằng cha nào thi con nấy. Rõ ràng nhất là lỗi ăn tiêu huy hoắc và những vụ ám muội của vị tiên vương khi sang mầu quốc dự cuộc đấu xảo tại Marseille, làm cự Phan Chu Trinh phải gửi thư lên an gay gắt. Được Pháp dạy dỗ ngay từ tẩm bé, vua Bảo Đại vì thế theo con mắt của quần chúng chỉ được coi như là 1 vị vua bù nhìn, thực dân đem về đặt lên ngai cho có vị đế để sai khiến. Và thêm một điều nữa, ông có khuôn mặt lớn và thề chất cao to, khác hẳn với vua Khải Định, nên thiên hạ đã ngờ rằng ông là Pháp.

Nhưng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chúng ta đều đồng ý với nhau ở điểm là vua Bảo Đại có óc rất mồi. Ông đã mạnh dạn xoá bỏ những nghi thức cổ hủ được duy trì tiếp nối từ bao ngàn đời. Như miễn cho các quan quý lạy khi triều kiến. Và xa hơn thế nữa ông bắt chấp cả những điều cấm kỵ của bản triều : kết hôn với bà Nam Phương, một người theo đạo Công giáo chuyện này chưa từng xảy ra trong hoàng tộc. Rồi lại phong bà làm hoàng hậu nữa. Đã hẳn không phải ông không nhớ rằng đức Thế tử Cao hoàng đế (Gia Long) khi lên ngôi đã chủ trương tam bát đó là cung bất lập hoàng hậu, triều bất phong tết tưống, khoa bát, uyển trang nguyên. Ông đã phá vỡ nếp cũ. Với ông, tình yêu quá thật đã vượt lên ranh giới của tôn giáo giai cấp địa phương.

Nhưng dư luận lại nghiệt ngã trước 1 cuộc hôn nhân như vậy, bởi vì khong hiểu 1 vị hoàng hậu khác tồn giao làm thế nào để có thể hoàn tất được nhiệm vụ đối với các đẳng tiền vương, như lo lắng cát đặt việc phụng thờ nơi tông miếu. Ấy là chưa kể đạo Công giáo đã bị cấm gắt ở các đời vua trước, vì cho đó là đạo của loài bạch qui mang tai, một thứ «bàng moa tà đạo» làm sao lạc nhân tâm. Bởi thế, trong một số văn thơ đương thời truyền tụng, ta có bài đã gọi Nam Phương hoàng hậu bằng danh từ hơi hồn xuyệt «à mồi son». Và cũng vì bà Nam Phương là người Công giáo nên mới có giai thoại sau đây khi vua Bảo Đại ngự giá ra Bắc, hoàng hậu cũng đi theo, và qua huyện Đức

Thọ (Hà tĩnh). Viên tri huyện sở tại muốn nàng điềm với hoàng hậu nên đã bắt trai tráng bên lương dựng cổng chào và cho các cô gái bên giáo xếp hàng đầu để đón mừng. Trẻ con đi xem rất đông, chảng chen lấn nhau làm xập bức tường đè chết mấy đứa. Cuồng sĩ Phan Biện (cha của Phan Anh, Phan Mỹ) thấy thế lột ruột bèn làm bài thơ ngông :

Xiếc vùng Đức Thọ có vui không
Có nhái hôm nay được thấy rõ ràng
Gái đạo phát tài cười tím tim.
Trai lương phải tội chạy long dong
Mè day xiết kẽ on Hoàng Thượng
Tường đồ thương thay lũ tiêu đồng!
Đó biết vì ai nén nỗi thế?
— Vì quan sở tại khéo tăng công!

Nam Phương hoàng hậu đã mất cách đây mấy năm. Không phải bây giờ mà ngay cả lúc sinh tiền, cũng không ai có ý nghĩ xấu về bà. Tuy ở trong lầu vàng điện ngọc nhưng bà đã sống 1 cuộc đời rất khiêm tốn chứ không quen thói phô phang như nhiều bà «thùng rỗng» hiện nay. Quả thật bà là 1 hoàng hậu đẹp cả người lẫn nết. Sức học của bà mà chỉ đủ để làm nội trợ sao? Tôi chưa hề được nghe hay được đọc một lời tuyên bố nào của bà. Nhưng chưa xót thay, một con người đoan trang, thuần hậu, một con người có nhân dáng và tư cách 1 bậc mẫu nghi như thế lại không thể là sợi chỉ để buộc chân con voi, lại không đủ sức níu kéo nổi cánh chim quen thói chuyền cành, đuôi mây, bắt gió của 1 ông vua tiểu ngạo giang hồ. Vua Bảo Đại được tin bà mất giữa lúc ông đang đánh bạc ở xa, định mạng bao giờ mà chẳng tàn khốc!

Những giai thoại về đánh bạc của vua Bảo Đại chỉ thấy nói tới từ sau khi ông bỏ ngai. Còn những giai thoại về đường tình ái lại nói bặt trong thời gian tại vị. Như vụ ông đan díu với người đẹp có mỹ danh Mộng Diệp. Đối với các vua x-ra, trong cung trong viện có hàng trăm hàng ngàn phi tần mỹ nữ thì không sao, còn đối với ông vua tây học này 1 vụ như trên cũng đủ

gây nên những tiếng xôn xao. Và xôn xao hơn nữa là chuyện ông bị bắn gãy chân, vì ngủ với một bà đầm vợ viên Công sứ nọ. Để đánh lạc hướng dư luận, bèn Nam triều đã phải nói : đồ rằng vua đi lạc lè là vì bị thụt xuống hầm khi đi săn. Nhưng tờ báo trào phúng Vịt Đức hồi đó xuất bản tại Hà Nội lại khui và khai thác mạnh vụ này. Báo đó đã chế riêu nhà vua suốt một tuần lễ với một cái tit lớn chạy dài trên trang nhất: «Thánh túc vi hóa, vạn tuế thánh túc» và trong đủ các mục đều nhằm vào một chuyện «vua thụt hầm» cả, đến độ có bài đã thành về truyền khẩu trong dân chúng :

Trên trời có ông sao tua,
Ở dưới hạ giới có vua thụt hầm,
Nhưng liền sau đó, tờ báo này
bị lôi ra tòa trong khi vẫn còn
những giọng chửi bới nhau :

Trên trời có ông sao tua,
Phen này Vịt Đức phải xưa ra tòa
Đề mà cãi lý gần xa,
Rằng sao lại dám dăng vua thụt
hầm...

Kết quả là, vì vụ này báo Vịt Đức phải đóng cửa, Nhiều người đã cho rằng vua Bảo Đại đã bị thử cài không khí tự do dân chủ ngay từ thuở ấu thơ lại mâu quắc, tinh thần ông tiêm nhiễm sâu đậm cái tư tưởng phóng khoáng của Tây phương đó, nhưng đến khi về nước để giữ ngôi báu thì ông lại bị thực dân kiềm hãm mọi mặt không thể đem cái sở học để thực hiện được gì tốt đẹp cho dân cho nước. Ông hiểu rõ cái «ngai vàng» của ông cái mủ xanh «Hoàng thượng» người ta dùng để xưng hô ông chẳng qua chỉ là hư vị, hư danh mà thôi. Ông thấy ấm ức, bức rít trong người vì không làm gì theo ý mình được. Điều đó, muốn làm thì bị thực dân ngăn cản, điều thực dân mong ông làm thì ông lại không thèm làm. Những sự giằng co như vậy khiến ông tức tối. Người ta đã thuật lại 1 truyện rằng trong những ngày đầu phải ngồi đê thi triều trước bá quan văn võ, nhà vua chịu gò bó chưa quen nên chân cứ đập thình thịch xuống nền.

Rồi ông đã trở thành 1 ông vua lẳng mạn trước mắt quần chúng,

nhiều những nhân vật trong tiêu thuyết, thích đánh bạc, ham chơi quần vợt, ra di săn, mèo mèo bá đạo. Phải chăng đó là những biểu lộ về bản tính đam mê của ông hay một phần nào nào cũng là phản ứng tất nhiên của một con người mang tâm sự u uất vì ở trong thế kỷ XXI lòng biết ngõi cũng ai và biết nếu tỏ thái độ chống đối cũng chẳng nỗi và chẳng mang lại lợi ích gì? Chúng tôi không phải là người chuyên về môn phân tâm học để có thể đi đến 1 kết luận khẳng quyết nhưng 1 nhận định như trên thiết tưởng không phải không có phần xác đáng. Trong cuốn sách nhỏ mang nhau đề «Trung bộ kháng chiến» xuất bản vào khoảng năm 1946 đã kể một mẩu truyện: Khi cách mạng bắt tên Việt gian(?) Phạm Quỳnh nhốt vào cũi rồi giết đi thi mày ngày sau đó 1 lực lượng quân sự Pháp nhảy dù xuống Huế định tháo gỡ cho họ Phạm nhưng không kịp nữa. Người ta được nghe nhiều đến sự hoạt động của Việt Minh và đã qua sự sét cao trào cách mạng. Những tin tức về Việt Minh có lực lượng hùng hậu được Đồng Minh công nhận và giúp đỡ v.v... đã làm sôi nổi dể độ. Những tin tức ấy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng được phô trương. Tiếp đến khi Hoàng cung nhận được điện của Ủy Ban Giải Phóng thì bên cạnh Hoàng đế trợ tro đến phút cuối cùng chỉ còn ông Nguyễn duy Quang 1 người chủ trì thuết chống VM. Ngoài ra con có 1 vị cận thần hồi đó hết sức khuyên Hoàng đế đánh VM, nhưng Hoàng đế trả lời không nỡ gây cuộc chiến tranh đế trong taun nên mới vui lòng thoái vị (xem Nghiêm Kế Tô, Việt Nam Mậu Lira, Mai Linh xbs, Saigon, 1954, tr 36-37)

Cụ Trần Trọng Kim thời đó đang làm Thủ tướng và sống ở Huế cũng ghi nhận: «Trong tình thế nguy ngập như thế, ở Huế còn có người dân sự chống cự. Tôi muốn biết rõ sự thực, liền gọi Trung úy Phan từ Lãng người đứng coi đoàn thanh niên tiền tuyến ở Huế, hỏi xem có thể trông cậy bọn ấy được không. Trung úy Lãng nói: «Tôi có thể nói riêng về phần tôi thì được. Còn về các thanh niên tôi không dám chắc».

Bọn thanh niên tiền tuyến trước nhiệt thành này còn thể huống chi những lính Bảo An và lính Hộ Thành tất cả đều vài trăm người, những lính đê canh giữ công sở, súng ống không ra gì, đạn dược không đủ, còn làm gì được, cũng bị VM tuyên truyền xiêu lòng hết cả rồi. Lúc ấy chỉ có cách lui đi là phải hơn cả.

Tôi vào tàu Bảo Đại: «Xin Ngài đừng nghe lời bảo rủ tàu vào. Việc

phép ông như Rồ chí Minh, Ngô Đình Diệm lại đều ra mà cả?

Thực tế đã chứng minh vua Bảo Đại là người yêu nước. Xin ôn lại 1 vài giòng lịch sử. Ngày 18-8-1945, các công chức ở Hà Nội nghe bọn Việt Minh sút lò chúc cuộc biển tinh. Đảng Việt Minh nhân cơ hội ấy chiếm lấy Bắc Bộ và Ủy Ban giải phóng của đảng này điện vào Huế yêu cầu Đức vua thoái vị.

Tại Hoàng cung, các cận thần của vua đều vắng mặt. Người ta được nghe nhiều đến sự hoạt động của Việt Minh và đã qua sự sét cao trào cách mạng. Những tin tức về Việt Minh có lực lượng hùng hậu được Đồng Minh công nhận và giúp đỡ v.v... đã làm sôi nổi dể độ. Những tin tức ấy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng được phô trương. Tiếp đến khi Hoàng cung nhận được điện của Ủy Ban Giải Phóng thì bên cạnh Hoàng đế trợ tro đến phút cuối cùng chỉ còn ông Nguyễn duy Quang 1 người chủ trì thuết chống VM. Ngoài ra con có 1 vị cận thần hồi đó hết sức khuyên Hoàng đế đánh VM, nhưng Hoàng đế trả lời không nỡ gây cuộc chiến tranh đế trong taun nên mới vui lòng thoái vị (xem Trung Kim, Một cơn gió bụi, Vĩnh Sơn xbs, Saigon 1969 tr 92-93).

Ngày 25-8-1945 không khí bàng bạc buồn tẻ muôn buồn của đế chế đã chứng kiến cuộc thề đầu tại Ngõ Môn Đài. Vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn cũng như của dân tộc VN nghiêm trang trao Bửu Kiếm và Ngọc Kỵ biếu hiệu Ngai Vàng cho Đại Diện Cách Mạng Nguyễn Lương Bằng, đại diện Tông Bố, Trần huy Liệu Phó chủ tịch Ủy ban giải phóng Lâm Thời và Cù huy Cận ủy viên. Đồng thời, vua tiếp nhận đầu hiệu «Người Cộng Dân thứ nhất của nước VN Dân Chủ Cộng Hòa». (Ngh. kế Tô, sách đã dẫn, tr 38)

Cùng ngày trên vua đã ban 2 tờ chiếu cho quốc dân và cho Hoàng Tộc. Riêng trong tờ chiếu công bố với quốc dân về sự thoái vị của vua có đoạn làm nhiều người ngán ngẩm căm động. Ông kêu gọi sự đoàn kết của quốc dân, tránh cảnh tương tàn, còn về phần ông thì «Mặc dầu Trần Đại Ðôn nghỉ đến công lao Lợi Thành đã vào sinh ra từ gần 400 năm để mở mang non sông đất nước từ Thuận Hóa tới Hà Tiên. Mặc dầu Trần buôn rau ngô tới 20 năm qua trăm ở trong cái cảnh không thể thi hành được việc gì đáng để cho nước nhà như lòng trâm muôn, trâm cũng quá quyết thoái vị nhường quyền điều khiển quốc dân cho chính phủ DCCH. Riêng trâm trong 20 năm ngai vàng

không nay cho dân chúng ném đá, đánh đập, xỉ và cùi nhìn Bảo Đại. Lần đầu Việt Cộng tổ chức trong các khu vực chúng kiểm soát khi nghe tin «Cựu hoàng hồi loạn» về miền Nam để làm Quốc trưởng. Lần thứ nhì vào năm 1955, Ngô Đình Diệm truất phế ông sau khi họ Ngô đã nắm hết thực quyền. Khodon Cựu hoàng sẽ nghĩ gì khi thấy rằng những người khởi tướng ra những vụ đà điểu, truất

(Xem tiếp trang 50)

này đã nguy cấp lắm rồi, Ngài nên xem lịch sử của vua Louis XVI hồn Pháp và vua Nicolas II bên Nga, mà thoái vị ngay là phải hơn cả. Vì dân ta đã bị bọn VM tuyên truyền và đang hái rẽ việc cách mạng như nước đang lên mạnh, miễn ngăn lại thì vỡ toát hết cả, Minh thể lực đã không có, bọn VM lại có dân chúng ủng hộ, nên để cho họ nhận lấy trách nhiệm bảo vệ nền độc lập của nước».

Vua Bảo Đại là ông vua thông minh, hiểu ngay và nói: «Trầm có thiết gi ngôi vua đâu, miễn là bọn VM giữ được nền tự chủ của nước nhà là đủ. Trầm muốn là người dân 1 nước độc lập còn hơn làm vua 1 nước nô lệ» (xem Trung Kim, Một cơn gió bụi, Vĩnh Sơn xbs, Saigon 1969 tr 92-93).

Ông Eddie Phuah, Phó Chủ tịch Penang cho biết một tờ chúc tư đang chuẩn bị thành lập những phòng tắm b López trên đảo này trong lúc các chủ khách sạn lại muốn nhập cảng các thiếu nữ từ Thái Lan và Đài Loan và để săn sóc các đại biểu tới dự hội nghị của tổ chức du lịch vùng Thái Bình Dương vào ngày 27/10/1969 tháng giêng sang năm.

TẤT CẢ CON CHÚNG TA SẼ ĐIÉC

Geneve 10-6 các chuyên viên âm thanh họp tại Geneve cho biết rằng dân chúng sống ở các đô thị có thể sẽ bị điếc vào năm 2.000.

Các chuyên viên cho rằng điều này sẽ xảy ra nếu tiếng ồn ào vẫn gia tăng theo tỷ lệ hiện nay.

XOA NẮN CHÍNH KHÚA

Penang Mã Lai Á – chính phủ Penang và các viên chức cảnh sát hôm thứ năm đã khuyến cáo việc chấp thuận cho tuyển mộ các thiếu nữ tắm b López để săn sóc các đại biểu tham dự hội nghị của tổ chức du lịch vùng Thái Bình Dương vào năm tới.

Ông Eddie Phuah, Phó Chủ tịch Penang cho biết một tờ chúc tư đang chuẩn bị thành lập những phòng tắm b López trên đảo này trong lúc các chủ khách sạn lại muốn nhập cảng các thiếu nữ từ Thái Lan và Đài Loan và để săn sóc các đại biểu tới dự hội nghị của tổ chức du lịch vùng Thái Bình Dương vào ngày 27/10/1969 tháng giêng sang năm.

TO HỘ

Giới ghiền tin vừa hoan hô báo động là chương trình truyền hình Mỹ ở băng tần II đã bắt đầu chiếu nhiều đoạn phim hấp dẫn cho quân đội Đồng Minh coi mà dân giao chỉ xem két.

Đoạn trình diễn chiếu vào lúc 8 giờ 45 khán thính giả đã mục kích tận mắt một màn vũ sex 950/o kéo dài đến 10 phút. Vũ công lúc đó gồm 5 nam 5 nữ múa trên qua một điệu nhạc du dương. Cả 5 vũ nữ đều mặc áo choàng để lộ móng tay hổ. Sau một vài cái hòn nồng bồng lần lượt các cô cởi phẳng áo choàng của mình ra để lộ nguyên khuôn ngực và đại và cặp đùi dài mướt mát với mảnh quần lót dù che vùng phi q. sự.

57 GIỜ CÓ MỘT CON MÀ

UPI (11-7) Tin UPI cho biết cứ mỗi 57 tiếng đồng hồ có 1 lính Mỹ thiệt mạng vì dùng quá nhiều ma túy trong vòng 4 tháng đầu năm 1971.

Theo tin trên một lý do để hiểu đế quyết đoán cho như vậy vì một số lớn Hippie đến tuổi phải vào Quân trường làm nhiệm vụ số còn lại thi trốn tránh nên ít dám công khai di ngoại phố. Trong khi đó các Hippie gái thi ngày một

ĐỒI LÂM CÀM

□ LANG BANG suut tóm □

QUÀ CƯỚI ĐẸP NHẤT

Hoa Thịnh Đốn 11-6 Thái tử Charles và Công Chúa Anne của Anh Quốc đã gửi một miếng kính có chạm huy chương của hoàng gia làm quà cưới tặng cô Tricia Nixon. Người ta cho rằng quà cưới này đẹp nhất trong số quà cưới cho cô Tricia.

TU SĨ LEO NÚI

Núi Shasta California 11-6 Hôm nay một tu sĩ trèo lên đỉnh núi Shasta và phủ tuyết thề rằng sẽ ở lại luôn một năm để phản đối chiến tranh VN.

Tu sĩ Smith nói rằng ông không có huy hoại thân thể ông nhưng nói là để chứng tỏ giá trị của mạng sống.

VƯỜN KHÔNG GIAN

Mạc Tư Khoa 11-6 các khóa học giả Nga Sô hôm thứ sáu nói rằng các trạm quỹ đạo như Salyut là bước tiến khởi cho các thành phố không gian có vườn tược trồng rau có và khoai tây.

«Vườn không gian» sẽ trồng nhiều loại như rau cỏ gồm có hành tây, rau diếp, cù cải đỏ, rau dền và thi là, lúa mì, khoai tây cù cải, đậu, đậu nành.

NAN TRAI THIẾU GÁI THÙA

Giới thạo tin quanh Thủ Đô vừa tiết lộ hiện nay phong trào sống thác loạn yêu mau yêu chóng dưới danh nghĩa Hippie đang banh trướng tại Saigon và một số tỉnh phụ cận. Do đó hiện tượng trai thiếu gái thừa đã bắt đầu xuất hiện.

Theo tin trên một lý do để hiểu đế quyết đoán cho như vậy vì một số lớn Hippie đến tuổi phải vào Quân trường làm nhiệm vụ số còn lại thi trốn tránh nên ít dám công khai di ngoại phố. Trong khi đó các Hippie gái thi ngày một

gia tăng đến mức độ khủng khiếp. Vì vậy theo giới thạo tin này thi chỉ độ một năm nữa chắc chắn sẽ không tránh khỏi tình trạng lạm phát «dàn bà con gái» và vấn đề trở nên nan giải đáng lo ngại của giới chức chính quyền tương lai.

Các em bé đang mò chiến dịch «cua kép» như điên. Điển hình là tại tạp Rex và Hàng Đào mỗi ngày có hàng trăm em mua vé vào rạp mang theo đồ ăn ngồi thường trực để thực hiện chương trình của nó.

Trong khi đó, một nhân viên trong phòng giới thiệu hòn nhân cho biết hàng ngày từ 70 đến 120 người đến trình bày về lý do «chưa chồng» của mình!

THÁM TƯ ĐƠM ĐÓM

Hoa Thịnh Đốn, Chính Phủ Hoa Kỳ đang ứng hộ hết mình công cuộc khảo cứu để tìm cách dùng một vài loại đom móm để đánh hơi chất ma túy và giúp cảnh sát bắt giữ những người dùng bạch phiến.

Ông Richard W. Velde viên chức của cơ quan thi hành luật hành chánh khi trình bày về kết quả của cuộc khảo cứu đã tuyên bố trước Quốc hội là các cuộc thí nghiệm đầu tiên đã thành công.

MỤC SỰ CHỊU CHỢI

Mục Sư J. Stoddard quyết định đầu tư một số tiền là 3.000 Anh kim trong một siêu thị tình dục.

Mục sư nói: «Những sản phẩm bày bán trong những tiệm tình dục có thể mang lại nhiều lợi ích cho cặp vợ chồng trong vấn đề sinh lý. Tôi thấy không có điều gì sai lầm trong việc một giáo sĩ quyết định thực hiện việc đầu tư này».





BÚT THÉP

Khuôn mặt Miền Nam qua tấm gương «BẢO ĐẠI HỒI LOAN»

Vinh quang và ô nhục

Bảo Đại lên ngôi năm nào là điều mà ít người VN còn nhớ, nhất là với thế hệ dưới 40 tuổi hiện nay. Nhưng chắc chắn rất nhiều người đã được nghe nhắc và còn nhớ mãi lời tuyên bố của công dân Vĩnh Thụy vào tháng 8 năm 1945 : «Thà làm dân của một nước độc lập, còn hơn làm vua của một nước nô lệ». Với lời tuyên bố đó, Bảo Đại đã trở thành một nhân vật khả kính ít nhất cũng trong một thời gian kế tiếp cuộc Cách Mạng tháng 8-1945. Và đó là giai đoạn duy nhất trong cuộc đời của ông đã thực sự được đón nhận vinh quang. Có lẽ đây là điều mà chính Bảo Đại cũng không thể ngờ tới. Nhưng giai đoạn vinh quang của ông không kéo dài được khỏi năm 1946. Sau khi cuộc chiến bùng nổ tại Hà Nội vào tháng 12-1946, người ta không còn được nghe ai nhắc nhở tới tấm gương thoái vị của Bảo Đại nữa. Thay vào đó, trên khắp các vùng đất nước còn ở ngoài sự kiểm soát của người Pháp, những lời lăng nhục «tên Việt gian Bảo Đại» đã được nói lên hàng ngày. Tại các bến đò, các khu chợ búa hoặc ven các trục lộ lớn, người ta còn thấy những hình nộm được dựng lên với những tấm biển nhỏ deo trước ngực viết nguệch ngoạc hai chữ Bảo Đại hoặc Vĩnh Thụy. Bảo Đại cũng còn trở thành một nhân vật trong các vở kịch được trình diễn tại các sân đình, bãi cỏ. Nhân vật Bảo Đại tất nhiên cũng được trau chuốt cho một bộ vở bảnh bao nhưng sẽ phải trình diễn trước đám đông một thái độ hèn hạ, quy lụy, phản phúc.

Một lá bài

Sau khi chế độ Ngô D. Diệm sụp đổ vào cuối năm 1963, thỉnh thoảng một vài nguồn dư luận liên hệ tới Bảo Đại lại được tung ra. Những nguồn dư luận đã hé mở cho mọi người thấy là Bảo Đại có thể trở về VN và sẽ giữ một vai trò hết sức quan trọng. Dù bị công kích dữ dội nhiều phen, đối với dân

chúng VN Bảo Đại vẫn là một lãnh tụ cõi lớn. Lẽ không phải vì tài ba đức độ mà chỉ vì đã từng ngồi trên ngai hoàng đế, từng một thời là Quốc trưởng. Do đó chiếu theo các nguồn dư luận cho rằng Bảo Đại có thể về nước, người ta đã nghĩ ngay tới việc nhân vật này sẽ ngự trị trên chiếc ghế mà ông ta đã từng ngự trị. Nhưng dựa vào đâu để Bảo Đại có thể trở về với những điều kiện tốt đẹp như vậy, khi miền Nam VN đã trở thành 1 nước Cộng Hòa và miền Bắc là một quốc gia CS thực sự?

Nhìn lại suốt cuộc đời chính khách của Bảo Đại, người ta thấy có một điều nổi bật nhất : sự được chọn lựa. Là con của một ông vua nên Bảo Đại đã được chọn làm vua. Thế rồi, vì đã là vua nên Bảo Đại lại được chọn làm Quốc trưởng. Dù đã tuyên bố được một lời lưu truyền trong sử sách, Bảo Đại chưa bao giờ là một nhân vật tranh đấu. Nói một cách khác thì Bảo Đại chưa bao giờ là 1 nhân vật tượng trưng cho một khuynh hướng tư tưởng hay một mục tiêu tranh đấu nào của các lực lượng tranh đấu tại VN. Bảo Đại dù vẫn có một số quần thần, nhưng cũng chưa hề bao giờ có một lực lượng thực sự đứng ở phía sau. Điều mà Bảo Đại có chỉ là cái trước vị tối cao của hàng ngũ số người cai trị.

Như thế, khi cho rằng Bảo Đại có thể về nước, không ai lại nghĩ rằng đó là do kết quả những cuộc vận động xuất phát từ các lực lượng tranh đấu VN. Trái lại, người ta có thể hiểu một cách giản dị rằng nếu sự việc trên xảy ra thì cũng chỉ là do những vận động của chính cá nhân Bảo Đại đối với các thế lực đang có ảnh hưởng vào chính trường VN hiện nay mà thôi. Trong vòng hai mươi năm nay, Bảo Đại đã chọn nước Pháp làm nơi trú ngụ và Bảo Đại vẫn là một cộng sự viên thâm tín của các chính phủ Pháp trong việc thực hiện chính sách Viễn Đông của họ. Do đó, người ta không thể nghĩ khác rằng nếu Bảo Đại trở về VN thì đó cũng chỉ là do sự vận động của người Pháp. Tất nhiên chiếu theo các điều kiện của hiện tình thì sự vận động của người Pháp sẽ phải liên hệ tới một điểm thay đổi nào đó trong chính sách đối ngoại của người Mỹ. Vậy nói cho đúng, sự trở về của Bảo Đại, nếu xảy ra chỉ nằm trong một nước có sau đó của hai chính phủ Ba Lê — Hoa Thịnh Đốn chứ thực sự không liên quan gì tới những người VN đang sống trên đất nay.

Từ đây, người ta có thể nói rằng là bài Bảo Đại đứng ra chỉ là lá bài của các cường quốc chứ không thể là lá bài của dân chúng VN.

Chờ đợi

Thế nhưng, thực ra đã có không ít người nói về lá bài Bảo Đại với một tâm trạng coi nhẹ như chờ đợi. Trong cuộc tiếp xúc với một nhà báo, một chính khách khá có tiếng tăm tại Saigon đã tâm sự : «Tôi mong là ông Bảo Đại sẽ về được». Lý do được đưa ra để giải thích cho sự mong mỏi trên là có lẽ chỉ một mình ông Bảo Đại còn là lãnh tụ nổi bật trên hết mọi lãnh tụ tại miền Nam hiện nay. Loại người có biến kiến về tình cách thân thiện và uy tín do địa vị xã hội cao nay đương như vẫn còn

rất đông tại Saigon. Học ph^á
trở về, vì n^ó
Vua cõi v^{ương}
này cũng kh^ó
đây chính là một
Nam. Gần ba mươi n^{ăm}
xã hội Việt Nam vẫn tự
nếp suy tư nặng tính chất

iem khôi h^{ài}
nguyên tử
dân chúng
chỉ n^ó
ều n^{ày}
nuon
đó

Sự trạng này có thể được giải
cách, biện giải với nhiều lý do, nh^{ưng}
vẫn có thể do một lý do : sự bất mãn v^ề
Tất nhiên, những người phát biểu như
thuộc về giới không liên hệ với các nhân vật
quyền hiện nay và cũng chẳng có một thế lực chí
trí nào. Ngoài số người đó, Bảo Đại cũng còn là ước
vọng của một số đông khác gồm phần lớn thuộc
hàng ngũ quần thần cũ của ông và những người
thuộc hoàng phái.

Nhưng nếu cần tìm một tiếng nói tiêu biểu cho
ý kiến chung của dân chúng Việt Nam hiện nay đối
với sự trở về của Bảo Đại thì đó vẫn chỉ là 1 tiếng:
Không ! Bảo Đại dù còn là một nốt nhạc
trong một tấu khúc hoài niệm vương vấn nào đó,
nhưng đã được xác định rõ giá trị chỉ là một lá
bài chính trị không còn cần thiết nữa. Đã đ^a số dân
chúng VN hiện nay có thể quên những lời đả kích,
lăng nhục BĐ, nhưng sẽ không bao giờ quên rằng
Bảo Đại chỉ là một chính khách dựa vào sự oàng
đô của các thế lực ngoại bang. Trước năm 1942, BĐ
đã d^a vào quân Nhật, sau năm 1945 Bảo Đại lại d^a
vào người Pháp. Trong các giai đoạn đó, Bảo Đại
đã cho thấy là ông chỉ d^a cầm đ^a giữ chiếc ghế
cao nhất trong guồng may lanh đạo quốc gia chứ
không muốn mượn thế lực này hay thế lực khác để
làm mọi điều gì tốt đẹp cho đất nước.

Những nhược điểm qua một hình bóng cũ
Có điều vẫn dễ trả về của Bảo Đại đương như
mỗi lúc càng được thời phong thời bia trong dư luận.
Hãy tạm gác đi những triền vong hoặc những trả
ngại của văn đề để chờ nhìn văn đề như một tấm
gương phản chiếu sinh hoạt chính trường VN, xem
trong tấm gương này, chính trường VN đang hiện
hình như thế nào ?

Trước hết, người ta cho rằng đó là một tinh
trạng sinh hoạt vẫn còn quá nhiều lúng túng. Bởi
mỗi lúng túng đều có những lúng túng riêng
mang lo lắng hoặc hào hả đợi chờ một sự thay
đổi toàn diện. Bảo Đại trở về là sự thay đổi toàn
diện đó. Chế độ dân chủ sau ngọt lát năm được
xây, cùng cố gắng chưa thực sự đem lại được niềm
tin ở sự vững vàng của nó hoặc ít nhất
là đem lại được niềm tin đặt vào triền vong mõ
đường tiến hóa cho đất nước.

Trong tấm gương phản chiếu đó, người ta cũng
còn nhìn thấy rõ rệt với cõi thiêu soi của
các lãnh tụ hiêⁿ nay. Những phong trào đầu tranh
liên tục suốt nhiều năm hay vẫn chưa tạo được cho
Miền Nam VN một khuôn mặt lanh đạo đầy đủ và

(Xem tiếp trang 55)



TÊ ĐỀ

Saigon 36 phố phường

Saigon dĩ nhiên có hơn 36 phố nhưng người viết chọn con số 36 cho nó có chất văn nghệ, chất Thạch Lam.

Ở một vài điểm người ta có thể gọi Saigon là một Hòn Ngọc Viễn Đông; ở nhiều điểm, người ta có thể gọi nó là một «Cục» Ngọc Viễn Đông vì nó là một thành phố loạn xà ngầu.

Nếu muốn viết đầy đủ về những cái đẹp và cái bẩn của Saigon phải viết cả một cuốn sách. Trong bài này người viết chỉ đưa ra một số nhận xét lầm cảm về một vài đường phố của Saigon mà thôi.

Trước hết nói đến Saigon phải nói đến đường Thống Nhất chẳng khác nói đến Hoa Kỳ phải nói đến Tòa Bạch Cung ở Hoa Thịnh Đốn, vì trên đường Thống Nhất có Dinh Độc Lập, đầu não của Nam VN và là nơi đặt cái ghế mà một số người đang hâm hố chạy đua vào để ngồi trên đó tháng 10 tới đây.

Dinh Độc Lập không nhìn ra công viên Dân Chủ mà lại nhìn ra sở thú, sở thú thi có lâm trại! Chẳng hiểu về phuơng diện địa lý, điều này có «không khai» được không. Một sự tình cờ hay cố ý trên đường Thống Nhất lại có hai tòa đại sứ thuộc loại «nặng ký» trên thế giới đó là tòa đại sứ nước Hồng Mao và nước Cờ Hoa. Tòa Đại sứ của nước Cờ Hoa mà chủ nhà là ông Bunker thì màu trắng, ý hẳn tượng trưng màu trắng của Bạch Cung, còn Tòa đại sứ của nước Hồng Mao thì màu xanh xám, ý hẳn

tượng trưng cho màu mắt biếc của Nữ Hoàng? Mẫu Tòa Đại Sứ của nước Hồng Mao trầm lặng như tính người Hồng Mao, chẳng những thế mà ông chủ nhà ít chịu tuyên bố điều gì cứ âm thầm bí mật mà mán việc, chẳng thế mà dân Giao Chỉ lại có câu «phót tinh Ảng Lê b»

Trên đường Thống Nhất cũng có điểm khôi hài là Tổng cục Chiến tranh Chính trị lại đổi điện với «cái quan trọng nhất» trước đó là Rạp Norodom mà bây giờ có cái tên mới là rạp Thống nhất. Rạp này không để diễn tuồng như cái tuồng ở HV mà là để mở xô số mỗi chiều thứ ba. Nó quan trọng bởi cả nước nhất là giới quân công đợi trong chờ đánh số, đánh đề để mong cuộc đời lên hương, có thể nói giới kaki hy vọng vào những con số ở rạp Thống nhất hơn là hy vọng vào những gì mà tổng cục CTCT có thể làm cho họ!

Kế đường Thống Nhất, ta phải kể đến đường Tự do. Cái tên Tự do ở đây không hợp. Phải đổi là «Tự do ăn chơi» mới đúng bởi trên đường này thi toàn là thứ bay bướm, nào phòng trà, phòng ngủ, nào snack Bar, tiệm ăn, nào Maxim, Givral, Pagode, Brodard, nào Eden Roc, Continental Palace, Caravelle...

Trên đường này có «cái buồn cười nhất nước» đó là Hạ viện, hay nhà hát Tây, hay tòa nhà

dưới thi công thể! Tòa nhà này xung quanh treo bảng «xe ra vào thường trực». Nếu chỉ dựa vào nghĩa của những tấm bảng này, người dân sẽ cảm động rót nước mắt tưởng các ngài đại diện dân ra vào làm việc cho dân đầu tắt mặt tối; nhưng trên thực tế người dân biết rõ điều này: đa số các ông đã có xe bốn bánh, nhưng không «ra vào thường trực», không đi họp di hành gì cả mà chỉ lấy xe để đi éua đào, đi là lướt bùn lầy, áp phe và di chui lén như hàng tôm hàng cá! Tượng Đức Mẹ nhìn ra đường Tự Do chắc buồn làm vì đường này tượng trưng cho những gì ào ào chơi nhạt nước.

Đường đặt tên sai cũng phải kể tới đường Cách Mạng. Lẽ ra đường Cách Mạng phải đặt cho một con đường của dân nghèo bởi chính dân nghèo đã tạo nên cuộc cách mạng chứ không phải những dân nhà giàu ở đường Cách Mạng. Những chính khách thứ gốc, những người ngoại quốc đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất sẽ phải qua đường này trước khi vào Saigon. Chắc chắn họ sẽ cho đất nước này là đất nước ăn chơi và phải là một đất nước Mỹ: Air Conditioned, Rooms for Rent, Charlie Black, cat Mona Lisa, Carlton,

Nhưng đến cầu Công Lý thì họ mới thấy rõ sự thực. Nhà dân đèn do bao như cầu tiêu! Mát nước sông đèn như máu tang tóc, chiến tranh, nghèo đói của dân Việt.

Trên quảng đường Cách Mạng này người ta cũng chú ý đến một tấm bảng nhỏ màu xanh da trời để có hai chữ Phi Công! Nếu người ngoại quốc tờ mờ bão dịch hai tiếng đó, người viết sẽ không ngại gì mà dịch liền Pilot! Và chắc chắn người ngoại quốc đó sẽ lác đầu than «Tui chẳng hiểu gì cả. Người Á Đông bị hiểm lam!»

Nếu người viết không lầm thì cái bảng đó lúc đầu nó như thế này: «Phi công VN sống mạnh sống hùng». Nhưng sau chữ mờ hết còn lại có hai tiếng Pai Công tràn trại! Điều này chứng tỏ Giao Chỉ VN hay có chính sách «đâu voi đuổi chuột», «đánh trống bỏ dùi»! Yên cầu các giới chức Không Quân kẽ lại cái bảng khác to hơn, rõ hơn để phi công VN hảnh diện được làm con cưng của Tổ quốc và không gian dù họ có thể phải tan xác bất cứ giờ phút nào cho đất nước này.

Qua cầu Công Lý, người ta thấy nồi bật lên là chùa Vĩnh Nghiêm, ngoài công chùa có hàng chữ Vĩnh Cửu Nghiêm Tịnh. Người viết nghĩ thầm quả thật ở đây khô mà Vĩnh Cửu Nghiêm Tịnh vi xung quanh toàn là thứ vật chất: xe hơi, building, snack bar, và mèo sinh xông lên từ con «sông đèn».

Đường Phan thanh Giản cũng là một đường đặc biệt. Nó gồm đủ mục từ sống đến chết. Trên đường này người ta có thể thấy hết những chặng đường đời. Nó có nhà hộ sinh và cuối cùng là nghĩa địa Mạc dinh Chi. Giữa hai điểm này có quán nhậu, tam hơi, trường học. Học lâm, an chơi lâm thi phái vào tiệm thuốc tây, mua thuốc mà uống thi vào Bệnh viện Bình Dân, ở đây mà «chè» thi ngay trước đó đã có xe hòm đám ma, đối trường rồi! Tóm lại đường Phan thanh Giản có đủ tử khoái, có điểm bắt đầu cuộc đời và điểm chấm dứt cuộc đời.

Trên đường này cũng phải kể tới điểm khôi hài đó là tấm bảng kê hàng chữ «Việt Nam nguyên tử lực cuộc». Nghe thi khùng khiếp, nhưng dân chúng không thấy xuất hiện một nhà bác học Giao Chỉ nào mà «phóng không lạnh ngắt» quanh năm! Điều này chứng tỏ Giao Chỉ còn yếu lảm mà yếu thì còn muôn nam di nhớ! Yêu cầu nhà nước hạ tấm bảng đó xuống để dân khôi cưỡi ra nước mắt!

Cũng phải kể tới các vạch sơn vàng trên mặt đường nhựa. Trong vạch vàng có đề chữ xe 2-3 bánh. Nhưng xe 2 và 3 bánh chạy tuốt cả ra ngoài vạch vàng mà Cảnh sát cũng chẳng nói gì. Người ngoại quốc chẳng hiểu gì cả và người ta kết luận «Dân VN tự do nhất thế giới, kề cả tự do được vứt rác ra đường; dài ngoài đường và chạy tưối hặt sen bắt kẽ vạch trang vạch vàng!»

Sau đây, xin kể một vài đường mang tên các vị anh hùng VN.

Trước hết là đường Hai bà Trưng. Mở đầu con đường này toàn là snack Bar. Nếu hai bà có hiện về cũng sẽ đau lòng thấy con cháu mình dù đơn với người ngoại quốc, bản thân xác linh hồn đã kiếm cơm! Chắc hai bà cũng buồn vì lẽ ra chỗ của hai bà đứng thì đức Trần Hưng Đạo (tượng) đã chuyển chỗ rồi. Người ta đã phá tượng hai bà đi để lấy lý do đó là bà cố Như và Ngô dinh Lê Thúy chứ không phải tượng hai bà. Đồng ý nhưng phải thay tượng khác vào chứ! Chỗ đứng của đức Trần Hưng Đạo phải đặt ở đường Trần Hưng Đạo mới đúng!

Kế đến phải kể đến đường Trần Hưng Đạo. Con đường này khá dài và tận cùng là Chợ Lớn. Kể đặt tên cho đường này ý hẳn định xô tau muốn nhắc nhớ cho dân Ba Tàu chợ lớn biết rằng Trần Hưng Đạo đã có lần đập cửa ông họ!

Nhưng khôi hài là Ba Tàu Chợ lớn lại «sống mạnh, sống hùng» làm mưa làm gió hơn cả dân Giao Chỉ!

Nếu hiểu nghĩa Trần Hưng Đạo theo nghĩa mới là Tiền thì đường này quả thật là đường Trần Hưng Đạo. Không phải vì nó mang tính chất chiến đấu gì nhưng đường này là đường của giới thương gia, giới xuất nhập cảng thứ bự.

Nguyễn Huệ là một vị anh hùng khét tiếng nhưng lại được đặt tên cho một con đường cụt ngắn. Đường này chỉ đặc biệt ở bá điểm. Điểm thứ nhất là cổ quây bần hoa cho người chết và người sống. Điểm thứ hai là canh sát «bat chue». Nguyễn Huệ đuổi bần hàng bần đồ PX như điên! Điểm thứ ba là bồn phun nước của ông Đỗ Trương đời ba phen phun nước túm lum ca ra ngoài đường trồng chằng gióng ai!

Saigon cũng phải kể là một thành phố mà các thi sĩ được đặt tên đường khá nhiều: Ng công Trứ, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn già Thiều, Tú Xương v.v... Riêng đường Tú Xương phải chòn thêm. Tú Xương là nhà thờ rách thế mà bây giờ lại ở đường thơm nhất

(XEM TIẾP TRANG 54)

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

VĂN NGHỆ

Hội nhà văn VN và bịnh

Hội Nhà Văn VN được thành lập do nghị định ngày 10-5-62 số 263/B NV/KS. Ban Chấp hành đầu tiên của Hội này gồm có thi sĩ Đông Hồ, Chủ tịch, quý ông Vi huyền Đắc, Huỳnh khắc Dụng, Phó Chủ tịch, Đào Đăng Vỹ, Tổng thư ký và Thái Văn Kiểm, thủ quỹ. Ban Chấp hành thứ hai gồm ông Đào Đăng Vỹ, chủ tịch Vi huyền Đắc và Thái Văn Kiểm. Phó chủ tịch; Lê Văn Duyên, Tổng thư ký; Trần Đồng Vọng, Phó tổng thư ký. Dương Công Nam, Thủ quỹ và một số ủy viên. Do những lý do thuộc về nội bộ, Hội này đã tự ý ngừng hoạt động khoảng một năm sau khi Ban Chấp Hành thứ 2 kè trên được thành lập.

Mới đây, qua tin tức báo chí, người ta được biết Hội Nhà Văn VN đã hoạt động trở lại với thành phần Ban Chấp Hành gồm ông Trần Đồng Vọng, Chủ tịch và ông Lê Văn Duyên, Tổng thư ký. Thực ra thì kể từ năm 1966, ông Trần Đồng Vọng vẫn nhân danh Hội Nhà Văn VN để liên lạc với nhiều cơ quan đoàn thể yêu cầu giúp đỡ phương tiện cho Hội này. Ngày 25-12-1969, ông Trần Đồng Vọng đã gửi 1 văn thư cho ông Tổng trưởng Bộ Tài Chính đề nghị Bộ này mua giúp Hội Nhà Văn VN 300 cuốn Mè Trường Dạc của ông Trần Đồng Vọng. Văn thư này viết như sau :

*Kính thưa ông Tổng Trưởng, Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thống trong công cuộc xây dựng văn hóa dân tộc, Hội Nhà Văn VN trang trọng kính biếu ông Tổng Trưởng tác phẩm Mè Trường Dạ, thi phẩm của nhà thơ Trần Đồng Vọng do Hội xuất bản.

Chúng tôi tự nghĩ đây là một sáng tác công phu và hết sức giá trị, thuần túy văn nghệ, gồm nhiều phu bút và thủ bút của các văn nghệ sĩ hữu danh trong Hội đóng góp, đã ghi lại một nét son trong nền thi ca dân tộc.

Hội Nhà Văn VN trước mong ông Tổng Trưởng nâng đỡ, mua giúp một số tối đa án bản đặc biệt, ngõ hầu đỡ đầu cho thi phẩm.

Lòng ưu ái của ông T. Trưởng chính là một khích lệ lớn lao cho giới cầm bút đã và đang phục vụ cho văn nghiệp...

Việc đề nghị mua sách cũng được thực hiện với nhiều Bộ khác và mới đây, với Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa.

Song song với việc trên, cũng nhân danh Hội Nhà Văn Việt Nam, ông Trần Đồng Vọng còn gửi nhiều văn thư khác tới Tổng Cục Tiếp tế và Bộ Kinh tế để nghị được mua một số hàng thuộc Tôn Văn Vụ. Ngày 11-3-70, nhân danh Tổng thư ký Hội Nhà Văn VN, ông Trần Đồng Vọng đã gửi văn thư số 99/HNVVN đề nghị Tông Cục Tiếp tế báo cho Ban Tiếp Liệu của Hội này 500 thước crêpe satin noir và 500 thước pipeline, với lý do «giúp đỡ cho các văn nghệ sĩ nghèo». Trước đó, vào ngày 24-2-70 cũng nhân danh Tổng thư ký Hội Nhà Văn VN, Ông Trần Đồng Vọng đã gửi văn thư số 99/HNVVN cho Bộ Kinh tế xin bán cho Hội này 400 tấn đường.

Văn thư này viết như sau :

*Kính thưa ông Tổng Trưởng, Ban Tiếp Liệu HNVVN thành lập từ năm 1966, chúng tôi cần được Tổng Cục Tiếp tế báo cho những nhu yếu phẩm như : gạo, đường, sôcôla, v.v... về cung cấp cho các hội viên trong Hội. Lâu nay Tổng Cục Tiếp tế không đủ nhu cầu để cung cấp cho Ban Tiếp Liệu của Thiêm Hội nữa.

Ban Chấp hành HNVVN trân trọng kính đón xin ông Tổng Trưởng cho phép Ban Tiếp Liệu của Thiêm Hội được mua một số lượng đường 400 tấn thuộc hệ thống phân phối của quý Bộ.

Để nâng đỡ cho Thiêm Hội trong công cuộc duy trì Ban Tiếp Liệu, chúng tôi đã ghi lại một nét son trong nền thi ca dân tộc.

HNVVN trước mong sẽ được sự chấp thuận của ông Tổng Trưởng. Chúng tôi xin định trình Quý bộ phiếu giao hàng và những hóa đơn cũ của Tôn Văn Vụ Tổng Cục Tiếp tế...

Kể từ đầu năm 1971, ông Trần Đồng Vọng không còn nhân danh Tổng Thư Ký mà đổi lại là chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam. Với tư cách này ông Trần Đồng Vọng đã thành lập cùng một lúc 2 hợp tác xã của Hội Nhà Văn là Hợp tác xã kiêm Thiết Làng Nhà Văn và Hợp tác Xã Chấn Nhơn. Ngày 23-1-71, ông Trần Đồng Vọng đã tổ chức tại khách sạn Hoàn Mỹ buổi ra mắt của Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Nhà Văn VN, Ban Quản Trị Kiêm Thiết Làng Nhà Văn và Ban Sáng Lập Hợp tác Xã Chấn Nhơn đều do ông làm chủ tịch.

Do buổi ra mắt này, những nhân vật sáng lập Hội Nhà Văn Việt Nam đã phát giác ra tình trạng ông Trần Đồng Vọng làm dấu giả và mạo nhận danh nghĩa của Hội để hoạt động phi pháp từ sau khi Hội tạm ngưng hoạt động vào năm 1965. Việc nhân danh Hội đề nghị các cơ quan mua sách và xin Tổng Cục Tiếp tế, Bộ Kinh Tế cung cấp cho các nhu yếu phẩm đã được các sáng lập viên của Hội xác nhận chỉ hoàn toàn có tính cách thủ đoạn bịa bợm để mưu lợi riêng của một vài cá nhân. Do đó, các nhân vật trong Ban Chấp hành sáng lập Hội Nhà Văn đã gửi văn thư tới các cơ quan thông báo về trường hợp Hội bị lừa dụng danh nghĩa.

Theo chỗ chúng tôi được biết thì mặc dầu bị tố cáo Trần Đồng Vọng vẫn tiếp tục tự nhận là Chủ tịch Hội Nhà Văn VN và với tư cách này, đương sự đang xoay sở tích cực để được xuất ngoại với lý do: «đại diện các nhà văn VN để trình bày về sinh hoạt văn nghệ VN trước dư luận thế giới». Trần Đồng Vọng dự liệu sẽ lần lượt xin gặp tất cả các nhà văn quốc tế từng đoạt giải Nobel văn

chương để thảo luận về các vấn đề nghệ thuật và chúng đầu tiên đương sự sẽ tới là Nhật Bản.

Khoảng 10 năm trước đây đã có một dạo nhiều người tố cáo tiền mặt báo về tư cách bịa bợm của Trần Đồng Vọng. Tư cách đó đã được chứng thực thêm một lần nữa qua những hành động của đương sự nhân danh Hội Nhà Văn VN hiện nay. Nhưng theo một số người cho biết thì Trần Đồng Vọng đã tỏ ra tinh tường rằng y sẽ thành công trong các âm mưu bịa bợm nhờ sự đỡ đầu của vị phụ tá Tổng Thống đặc trách Văn Hóa vì chánh trị. Trần Đồng Vọng nói với một số người thân rằng y đã mua được nhân vật trên và bằng mọi giá nhân vật trên sẽ phải che chở cho y hành động theo ý muốn. Nếu quả đúng như vậy thì có lẽ trong một ngày không xa nữa, văn giới VN sẽ có một đại diện đi du thuyết thế giới với hành trang là hàng tấn đơn xin không phải chỉ có đường, sữa, vải.... mà thôi. Và sau chuyến du thuyết này của «đại diện văn giới VN» chắc chắn người khắp năm châu sẽ có dịp biểu thề nào là nghệ thuật..

B.T

Y HỌC

Bom nguyên tử và bệnh ung thư

Hai quả bom nguyên tử mà HK đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki từ năm 1945 nay vẫn còn tác hại.

Một hậu quả mà y giới chú ý nhất là bệnh hoại huyết hay ung thư máu (Leucémie) gây ra cho nhiều nạn nhân sống sót sau lần đội bom đó.

Số bệnh nhân bị Leucémie, cứ 8 người đã bị phóng xạ nguyên tử thì mới có 1 người thường.

UB nghiên cứu về các hậu quả của bom nguyên tử do hai chính phủ Nhật và Mỹ tài trợ, vừa cho biết rõ về giả thuyết nghi ngờ từ lâu: các nạn nhân sống sót trong một trận bom nguyên tử, dễ mắc các bệnh ung thư hơn mọi người khác.

Họ đã theo dõi 20.000 người sống sót từ 1945, nhận thấy rằng các nạn nhân này, dù bị nhiễm phóng xạ ít hay nhiều, cũng đều dễ mắc bệnh ung thư hơn người khác. Trong mươi năm vừa qua, các bệnh ung thư tuyến giáp trạng (thyroid) ung thư tử cung (uterus) hay ung thư xương càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong số những nạn nhân của bom nguyên tử.

Các khoa học gia trong ngành thuốc, nghiên cứu về các nạn nhân của bom nguyên tử, đã cố gắng tìm hiểu xem phóng xạ gây bệnh ung thư cách nào. Họ tin tưởng rằng các trường hợp ung thư ở Hiroshima và Nagasaki rồi đây sẽ sụp đổ được nhân vật trên và bằng mọi giá nhân vật trên sẽ phải

che chở cho y hành động theo ý muốn. Nếu quả đúng như vậy thì có lẽ trong một ngày không xa nữa, văn giới VN sẽ có một đại diện đi du thuyết thế giới với hành trang là hàng tấn đơn xin không phải chỉ có đường, sữa, vải.... mà thôi. Và sau chuyến du thuyết này của «đại diện văn giới VN» chắc chắn người khắp năm châu sẽ có dịp biểu thề nào là nghệ thuật..

B.T

XÃ HỘI

Khủng hoảng mè mìn

Những câu chuyện thời sự hàng đầu của tuần này như cải tổ nội các, bầu cử ứng cử, ngày quản lục, chuyện thi cử.. đã không còn nằm trên hàng đầu đối với dân chúng trong các xóm lao động ở đô thành Saigon và Gia Định. Vấn đề nóng bỏng đang làn sóng ruột các bậc phụ huynh có con em nhỏ là câu chuyện mè mìn..

Buổi sáng đi ăn phở lề đường đã thấy thiên hạ đang gop bàn chuyện mè mìn và biện pháp chống đỡ mè

mìn. Đến đầu bến, gặp máy bả máy cò đi chợ về cũng đang xôn xao câu chuyện lột đồ khám xét mè mìn ở chợ. Bước chân vào cửa chỉ người làm trường thuật đầy đủ tinh tiết một tin đồn mè mìn Kam pu chia có ngài đi bắt con nít về tết thần xây cầu. Cầm tờ báo lên đọc cũng thấy rải rác các tin bắt con em nhỏ đều bị ám ảnh về tin con nít bị mè mìn dụ dỗ.

Trong một hemic ở đường Nguyễn Huỳnh Đức Phú Nhuận, có một chị người làm dẫn một em nhỏ đi học ở một trường tư cách đó ba con hẻm.

Sau khi băng qua đường đi tới đầu hemic dẫn vô lớp học hè, chị vỗ vai đứa nhỏ, cho nó tiền để vào học. Nhưng khi chị quay đầu đi được mươi bước, đứa nhỏ lầm lết lót tót theo sau. Thế là, từ trên cành nhà lầu gần đó, có tiếng quát lớn: Mè mìn!.. Đứng lại!.. Bắt lấy nó. Hàng phố nhốn nháo đỗ ra coi. Cả trăm tiếng reo hò phụ họa: Mè mìn!.. Mè mìn!.. Chị người làm quay đầu lại thấy đứa nhỏ theo sau, vội rảo bước. Đứa nhỏ thấy mọi người nhìn nó, nó hoảng sợ, mày mặt ngạc nhiên chạy theo chị người làm. Tiếng gào: «Mè mìn!.. mè mìn!» tăng thêm. Người đàn bà hốt hoảng bỏ chạy. Đám đông rượt theo.. Đứa nhỏ mếu máo chạy đằng sau. Một người lớn giữ nó lại, gặng hỏi. Nó chỉ gào lên: Bỏ tôi ra bỏ tôi ra. Bốn, năm người bu quanh giải thích: nó lâm bùa rồi nên mới đòi theo con mè! Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục. Người đàn bà chạy vội về nhà, đóng xầm cửa lại, đứng bên trong vừa thở hổn hển vừa nói phán trần. Đám đông vây quanh, nghe hết lời giải thích, phá lén cửa và giải tán. Đứa nhỏ bị một mè hoảng sợ oan ức!

Một tờ báo kể chuyện một người đàn ông dẫn con ra bến xe đò Tây Ninh ở Ngã Sáu, Saigon. Bố chạy trước, con chạy sau để cho kịp chuyến xe. Thình lình, hàng trăm tiếng la lớn: Mè mìn, đánh út, đánh nó chết!..

(Xem tiếp trang 54)

NHỮNG TÌNH KHÚC CHO AN LỘC

buổi chiều tôi đứng trên một đỉnh đồi
nhìn những sợi giấy thép giăng mắc
tôi thấy thành phố hổn ẩn lầm
và tất cả đều gục mặt
tại sao,
chắc em sẽ hỏi tôi tại sao?
từ trên một chiến lũy tôi nhìn ra
những dãy cao su vẫn còn khoác áo ngủ
ngủ trong sự trống rỗng của tôi
trong một giấc ngủ có rất nhiều mộng mị
làm tôi nhớ đến quê hương xa xôi
và mặt biển có rắc rất nhiều kim cương
thật sáng và đẹp
đó là lúc tôi mới đến hành phố này
và từ trên những cuộn cartolina
tôi thấy mặt trời đang xoay tròn rồi gục xuống
đó là lúc tôi sắp sửa quay lưng
quay lưng với thành phố này
trong đó có em
oh! thật là buồn
khi những tên phù thủy tìm đến xù sù mình
tất cả đều biến đổi
tôi thành một loài rong biển có nhánh nhơ
biết ăn ngủ và suy tư
nhưng sự suy tư cứ lớn dần làm tôi ngập thở
và bơ vơ
khi những tên phù thủy tìm đến cuộc đời
đã biến em thành một loài cỏ dại

MỘT NGÀY TRƯỚC KHI NHẬP NGỦ

xin được cùng bạn trong sáng nay
một lần chót
một lần tao nguyên rủa
một lần mây ch فإذا
cho hồn cơn tức
rồi mai này cho tao gửi cối áo
gởi cái quần ống chân voi
gởi mái tóc beatles về cho thành
phố
để thực sự bắt đầu sống đời quên
ngủ
biết ngày nào mình mới gặp lại
nhau
mà tao tao với mây mây
oo
xin được cùng em trong trưa nay
một lần chót
niệt lần con kè lè
một lần mẹ thở than
cho đỡ nứ cơn giận
rồi mai này con phải trả cái áo sơ
mi trắng
trà chiết quần dài màu xanh dương
trà chè nghĩa

hay một loài gỗ đá đứng liu kiu trên non cao
cứu cánh tâm hồn chúng ta đã mất
không còn sót lại gì
kè cả tôi và em
nửa đêm hôm nay tôi đang đứng trên lưng
một con tàu
tôi thấy thành phố của em vẫn còn ngái ngủ
dưới một lớp chăn trắng đục
và trên những tấm nệm xanh và đen
thôi hay nằm im mà ngủ
ngủ đi
Những gì sẽ xảy ra sáng hôm
khi trong tâm thức chúng ta đều có những
huyền thoại
và tất cả đều nằm trong một nghiêm luật
của chiến tranh và lưu đày
đó là lúc thành phố này thức dậy
nhận diện với những khuôn mặt quái gở
chúng ngơ ngác và bơ vơ
như tôi và em
tất cả bắt đầu lại từ khói đầm
lù trên một thành phố xa lạ
tôi lẩn một biển tượng xóa bỏ hết ưu tư
em như một thiên thần đã vỗ cánh
và mắt hút trên mây ngàn
khi mảnh thuốc lá cuối cùng đã dập lửa
nhưng sợi khói mỏng đã bước thẳng vào hัว và
không một vần vương
không một nuối tiếc

oh! Thật là lạnh và buôn
Aurevoir!
Aurevoir!

LYNH SẮC



CÁT CHO BẠN HỮU

Gởi Nhật Vũ

Từ xa nghe vọng môi cười
Lên cao tiếng hát nửa đời rêu rong
Sóng gươm với chút tình buồn
Đem theo trên những khoảng đường phiêu du
Môi hồn đã tìm cẩm thù
Đêm chóng mắt đỏ — ngày ru điệu sầu
Nghe chừng tuổi trẻ qua mau
Trồng theo ngày đó còn đâu hối người!

Gởi Nhật Khánh

Tình ca vẫn hát trong đời
Rú em ở lại một thời ngóng trông
Buồn như nỗi nhớ muôn trùng
Xa em mấy tuổi — lì lòng quanh đây

Hận thù đã ngập vòng tay
Suy tư biết có một ngày đoàn viên
Thôi em chừng đó ưu phiền
Mắt môi vẫn đẹp — bình yên buổi về

3.—

Gởi Duyên Thành

Ngày đi đẹp những câu thơ
Gởi thương mến nèo đường về đây em
Từ xa mắt nhỏ trông tìm
Từng con phố cũ nằm im đợi chờ
Người buồn ta cũng chờ vờ
Tay ôm ước muôn không vừa đó thôi
Chim xưa vẫn hát bên trời
Xin an giấc ngủ, một đời bên nhau

4.—

Gởi Thanh Minh Song Nguyễn

Chợt nghe hạnh phúc cuối đầu
Tường vôi vẫn lạnh đêm sầu đơn phương
Nửa khuya mẩy giấc mơ buồn
Chiều chán còn dấu người thương một đời
Giọt tình nghe mặn đầu môi
Nhìn theo bóng ngựa bên trời chiến chinh
Yêu nhau mẩy tuổi tội tình
Chàng như bướm lẹ chuồn mình bay cao.

VÂN NHẬT ĐÔNG
(trong Tuyển Tập Tình Người)
TKT-KBC 3011

MƯỜI BÀI THƠ CHO TUỔI XANH

(5)

giồng sông bày nét mặt
môi son với mộng đời
bảng lảng hồn mây nước
cầu gỗ như xa khri

(6)

mầm non vừa hé nụ
cơn gió đông mơ hồ
chiều chiều mưa phát phới
ngâm khẽ mẩy vẫn thơ

(7)

qua sông con sông nhỏ
thuyền đậu bến thuyền dương
ruộng đồng chim chú chí
cây cối tình que hương

(8)

rặng tai tiếng đẽ
cò mua rơi xanh
điệu lời xuân mới
trâu cày đuôi ve vầy
nhai cỏ rói bên bờ

(9)

đường mòn cho gót nhô
em về làng thuở xưa
bom bay và đạn lạc
em tìm ai bây giờ

(10)

hồn nước còn vương vấn
trên những bước em đi
đất cày sâu cuốc bãm
thanh bình em lại về

TRẦN TUẤN KIỆT





VĂN NGHỆ MIỀN BẮC

Thăm mộ Lê Nin, Stalin

● XUÂN DIỆU

Đi tới Mát cô va, những người yêu chủ nghĩa xã hội từ xa, đã chiếm ngưỡng như thấy một vùng hào quang trước mắt. Đến Mát sco và rồi, những người yêu chủ nghĩa xã hội thành tâm từng bước, bước đến Hồng trường thăm mộ Lê nin, Stalin.

Tôi từ VN đến Mát-sco-va, mong muốn thăm mộ Lê-nin. Stalin, nhưng thi giờ eo hẹp, chỉ mới đi qua Hồng trường, thấy in lèn nền tường điện Krem linh dòng người đi thăm mộ xếp hàng nhich từng bước trang nghiêm tiễn dần về phía mộ. Rồi tôi lèn đường đi Hung-ga-ri, lòng thao thức hàng tháng trời, chờ đợi cuộc đi thăm thiêng liêng đó. Trong khi mong chờ tâm niệm, lại được đọc những bài thơ của những thi sĩ và đã đến thăm mộ trước mình.

Cho đến một sáng kia, tôi được nhập vào dòng người đến thăm một Lê-nin, Stalin. Dòng người này từ năm 1924, sau khi Lê-nin từ trần, từ năm 1953, sau khi Stalin mất, mấy mươi năm đã thành một cẫu tượng không đổi đổi của Mát-sco-va. Người này thăm rồi người khác tiếp đến, dòng người luôn luôn từ sáng đến tối đem tấm lòng yêu kính từ khắp nơi trên liên bang Xô viết, từ muôn phuong trên thế giới đến hiếu cho hai vị lãnh tụ. Người da trắng da vàng, phụ nữ, đàn ông, người châu Mỹ, người châu Phi, từng bước trầm ngâm, lặng yên và suy nghĩ, nối liền sợi dây không ngớt đến trước mộ này. Tôi trở lại Hồng trường, mà tưởng

LIS.— Văn nghệ miền Bắc thường gọi văn nghệ miền Nam là bồi bút của Mỹ, của Đế quốc. Không hiểu văn nghệ miền Nam có phải là bồi bút của Mỹ không nhưng có điều rõ rệt, là văn nghệ miền Nam chưa có ngòi bút nào bồi bút tận tình như nhà văn nô thi sĩ Xuân Diệu trong bài «Thăm mộ Lê-Nin—Stalin» và «Cảm tưởng Mat-Sco-va» đăng nguyên văn dưới đây. Alexandre Soljenitsyne, nhà văn hào vĩ đại nhất Nga Sô, giải văn chương Nobel 1970, trong cuốn «Trại Ung Thư» đã mô tả nước Nga như một trại ung thư không lồ, trong đó «Chín mươi chín người khóc, mươi người cười», thì trái lại, dưới ngòi bút Xuân Diệu, Nga sô và Mat-sco-va trở thành Thiên Đường của Trần Gian, và Stalin, tên đỡ tê khát máu nhất thế giới, từ cõ chí kim, trở thành cứu tinh của Nhân Loại đời đời...

núi dòng người hôm nay vẫn chính là dòng người hơn một tháng trước. Trong dày chuyền nhân loại đến thăm mộ Lê-nin, Stalin, ở đây không có gì là phai lạt, lòng yêu nhõ Li-nin Stalin luôn luôn mới mẻ: bao nhiêu năm, chau người vẫn chậm rãi nhich từng bước một, mit người vẫn yên lặng, mỗi người vẫn như còn nghen ngọt; cái mũ cầm tay, trán người mènh mang suy nghĩ. Mỗi người đến đây, là thực hiện cái tâm niệm của cả một đời người.

Tôi đi qua giữa hai đồng chí Hồng quân đứng gác danh dự, xuống những bậc, vào trong mộ xây bằng cẩm thạch đen. Tôi cảm tưởng vào trong nhà của vĩnh viễn. Thời gian đã ngừng ngoài cửa mộ. Lê-nin, Stalin nghỉ song song bên nhau. Tu tưởng của hai đồng chí cũng đã vào trong muôn đời. Hai đồng chí nằm ở đây.

Sáng trong giấc ngủ trong gương, và trên kia, trong cuộc đời, thi

tử biết chúng ta, đồng chí Lê-nin đã đau chúng ta giữ gìn sự thống nhất của Đảng ta như giữ gìn con người của con mắt. Đồng chí Lê-nin, chúng tôi xin thề với đồng chí quyết thực hiện ý muốn của đồng chí một cách vẹ vang! Lời thề của Stalin trước di hài của Lê-nin vĩ đại đã vang dội trong lòng mọi người biết yêu cách mạng. Stalin đã khâm tồn nói: «Tôi chỉ là một người học trò của Lê-nin, mà mục đích của tôi là làm một người học trò xứng đáng của người». Không còn ai hơn Stalin, nó được sùng sưa, đầy đủ những đức tính vĩ đại của Lê-nin và cũng không ai hơn Stalin, đứng mũi chịu sào, tiếp tục sự nghiệp của Lê-nin một cách thiên tài, đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa đến toàn thắng. Ngày giờ đây, sau một cuộc đời vinh quang chói lọi, Stalin yên nghỉ bên cạnh Lê-nin. Hai đồng chí, trong muôn thu, có lẽ còn đàm đạo nhich trong cảnh vườn trên đồi Gorki lúc Lê-nin Stalin đang sinh thời. Tôi cảm nghĩ như vậy, và hình tượng nùa bước chân đi giữa những người cùng tràn lặng, chiếm ngưỡng như tôi. Thực như vậy, thời gian không vào trong nhà vĩnh viễn này tôi theo dày chuyền nhân loại ra đến ngoài tường điện Krem linh, mới biết rằng vừa rồi không đầy nửa phút. Người nào đi ra cũng có một ánh gi trên mặt, cảm như minh to lớn hơn lên, vững chắc hơn lên.

Tôi được sống và lớn lên trong thời đại tư bản chủ nghĩa già chét, đế quốc chủ nghĩa tan rã, trong thời đại Lê-nin, Stalin xây dựng xã hội chủ nghĩa thành mực sự thành công trên địa cầu; bây giờ mặc niệm trước di hài Lê-nin Stalin, tôi chỉ thấy Lê-nin, Stalin khi còn sống. Tôi nhớ lại từ ngày tôi biết yêu Tô Quoc hòa làm mực với lòng yêu mến Liên Xô và xã hội chủ nghĩa, từ ngày chủ nghĩa Mát-tră lại cho tôi cái kiêu hãnh làm người và cái tự hào làm người VN, tôi nhớ lại nhiều năm, trong rừng kháng chiến, tôi đã thêm mực ngày thêm một yêu mến Lê-nin, Stalin. Đọc thơ Nêru da, tôi đã tưởng như mình đứng nhìn cái cửa sổ của điện Krem linh đèn khuya đèn vẫn sáng, Stalin thử làm việc cho Hòa Bình của loài người. Tôi nhớ những lời Stalin tháng 1-1924, khi Lê-nin mất: «Khi

Stalin đã đoán trước: «Từ giờ đến ít lâu, các đồng chí sẽ thấy đại biểu của hàng triệu người lao động đến chiêm ngưỡng mộ Lê-nin. Các đồng chí có thể chắc chắn rằng, tiếp theo các đại biểu của của hàng triệu người lao động đó, sẽ về từ khắp nơi trên thế giới những đại biểu của hàng chục hằng trăm triệu người».

Lời nói của Stalin trước đây ba mươi hai năm về mộ Lê-nin, nay thực hiện đúng như vậy đối với mộ Lê-nin, Stalin. Nhân loại cần lao cử người đến nơi Hồng trường này, chứng tỏ với hai đồng chí Lê-nin và Stalin lòng ca nhân loại cần lao biết ơn hai đồng chí, mến yêu Liên Xô vĩ đại và tuổ trưởng xã hội chủ nghĩa sẽ toàn thắng trên khắp địa cầu.

Quyết nhiên là tôi đến Mát-sco-va với những định kiến yêu mến. Mát-sco-va chưa phải tất cả là muôn hống nghìn tia, còn đang tiếp tục cải thiện, dựng xây. Nhưng tôi không ở Mát-sco-va lâu, tôi chưa cần đi sâu vào nhược điểm, tôi hãy vui sướng, say sưa cái đã. Mát-sco-va là của tôi, của phe tôi, của nhân loại tiến bộ trên khắp mặt địa cầu. Trong đời được nhìn thấy Liên Xô một lần.. Cho rằng người ta kêu vái hoa Liên Xô hãy còn xấu, nước hoa Liên Xô không được tinh vi — họ nói đúng — thì đã sao? Nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên không vì thế mà hết là hy vọng của loài người, không vì thế mà hết là cái hông hoa rạng ngời của lịch sử tiến hóa nhân loại. Ta đã có trận Stalin gor rất, máy bay phản lực, những nhà máy nguyên tử, kênh Võn ga Đông. Nếu vải còn chưa được tốt thì ta hãy làm cho tốt gấp bội; nước hoa, ta sẽ làm cho càng ngày càng thơm phức, mè ly; và nhất là ta làm cho ai cũng được tha hồ mặc vải hoa, và nước hoa thì ai cũng xem.

Tôi yêu Mát-sco-va như thế đấy, yêu không kỳ kèo gì cả. Yêu Liên Xô, tôi không từ bỏ óc phê bình, tôi phê bình rất sâu sắc để Liên Xô ngày càng đẹp những tinh yêu tự giác của tôi đối với quê hương của cách mạng thế giới trên đây như mặt trăng rằm. Tôi đã khắc nhiều dưới thời nô lệ, tôi không muốn khắc nữa, nhất định tôi không véc đầu trở lại vào trong đêm tối hoang mang, vì tôi đã sờ soạng khò lâm rồi! Cách đây mấy chục năm, khi một binh Liên Xô còn bị bắt cả các nước tư bản bao vây thi sĩ Mai-a klop ski đến nhà người yêu, còn phải cầm một thanh cùi và 1 că rốt để giúp vào bùa an thiêu thón và chắc chắn thi sĩ Mai-a tinh thoảng phải riết thắt lưng vào cái bụng gầy; thế mà thi sĩ Mai-a còn vứt tờ hộ chiếu xô viết trước mặt bọn tư bản bảo chúng: «Bay hãy nhào vào đi! Đây là tất cả tự hào của ta!». Thị sao bây giờ uy tín của Liên Xô giàu mạnh và khát khao của ta! Thị sao bây giờ Liên Xô vĩ đại và tuổ trưởng xã hội chủ nghĩa sẽ toàn thắng trên khắp địa cầu.

Vàng, như thế à tốt lắm! Những người đến Mát-sco-va lần đầu tiên, chắc cũng như tôi. Phải để ý trước hết đến cảnh đường phố Mát-sco-va. Những ai đã đi bộ trong những thành phố tư bản chủ nghĩa, bay những người đã sống trong Hà Nội tạm bị chiếm và đang sống ở Saigon hiện nay, chắc cũng đã biết rằng xe hơi trong hệ thống tư bản và đế quốc nó hẳn xộc đến bậc nào; những chiếc xe hơi phóng nhanh như chớp, đầy sát khí, ngô ngáo làm oai cho chủ, muôn người hết cả mặt đường, làm khi người đi bộ đã nép trên lề đường, mà còn chồm lên để nimb; chỉ một cảnh xe hơi đi mà cũng thấy là mang của con người bị khinh như rác, nhất là mang của những người nghèo. Nhưng trên những phố thành thang Mat-sco-va, trên Hồng trường đóng đúc náo nhiệt, tôi có cảm tưởng như những bão cát bình tĩnh. Chưa bao giờ tôi thấy những xe hơi đủ các hạng, đủ các kiểu hiện lành như ở đây. Suốt dọc con đường, những người đi bộ, quần áo tươi vui, từ hè phố bên này sang hè phố bên kia, đi qua con đường rộng, xe và người tránh nhau một cách hòa hợp, như dan với nhau, như quyện lấy nhau, hai bên đều giữ đúng luật đi đường.

MỘT TÀI LIỆU KHỦNG KHIẾP



Quy-Ba (Cuba) địa ngục trần gian

Đo tiết lộ của các nhân chứng vừa thoát khỏi ngục thất của Fidel Castro

Chúng ta ai cũng còn nhớ vừa nãm trước đây, cơn gió lốc «đại cách mạng giải phóng» đã nhổ rễ hết cả các cây cổ thụ còn lại trên khu «Thế giới cổ xưa nhất» và đã đưa xứ Quy-Ba (Cuba) vào trong vòng say mê. Quy-Ba với nhà «Lãnh tụ anh hùng» Fidel Castro đã tạo thành cho nhân dân trong nước một thế lực hùng thủ quyền tự do rất tàn kỵ. Trên suốt nước, trong nhà nào cũng vậy và cho đến cả trong các phòng ngủ chật hẹp của học sinh chỗ nào cũng có treo hình của nhà lãnh tụ râu xóm với điếu xì gà trên môi. Tấm hình này là đối tượng vong tưởng của giới thanh niên sinh viên và nó cũng làm rung động lòng tin của đoàn nữ chiến sĩ cách mệnh.

Đến ngày hôm nay thì xứ Quy-Ba đã bị một tấm màn im lặng bì mặt bao phủ lên biết bao nhiêu là tội ác cưỡng đao. Trong những năm những tháng gần đây, cuộc cách mệnh đã biến chuyển theo chiều hướng thường lệ bắt di bắt dịch của nó. Sau những ngày tung bừng vui sướng của cuộc cách mạng thành công thi đến thời gian khủng bố ác liệt. Chế độ Castro đã trở thành giống hệt chế độ Staline.

Thiên tiêu luận tôi viết ra đây không phải là để diễn tả lại cuộc cách mạng khủng khiếp đã xảy ra mà cốt để vén cái màn bì mặt che phủ

lên cái địa ngục Quy Ba hiện nay và đưa ra trước công luận một vài minh chứng.

Những sự việc kể sau đây không phải là chùn tòi trich lai trong một tờ báo «phản động», nào m chính ngay trong tờ báo «Regeneracion» cơ quan ngôn luận của phong trào tranh đấu tự do cho nhân dân Quy Ba: «Chúng tôi được tin là 22 tù nhân chính trị vừa bị hành quyết bằng súng tiêu liên. Bài báo này còn nói thêm: «Chế độ văn minh C đã sáng chế ra những «ngân kéo» để giam tù. Đây những xà lim rộng 70 phân mét, dài 1 mét 80 cao mét, trong đó người ta nhốt 3. tù nhân, họ không cưa cạy được, bắt buộc đái cà ngay tại chỗ». Trong Bệnh viện Prnice các tù nhân đau ốm bị giao cho các sinh viên y khoa mổ xé (tuy họ còn sống) để nghiên cứu môn giải phẫu. Các tù nhân có tử hình khi còn sống đều bị lút hết máu tươi gửi sang viện trợ cho các chiến sĩ Cộng sản ở và Lào các tù nhân này dù là phụ nữ cũng bị phản như vậy...»

Bản thông tin của Đoàn Thể «Sinh Viên D Chu lưu vong ở Á Cao Đinh» đăng tải nguyên văn những lời minh chứng sau của 48 tù nhân chính trị bị giam ở trại giam Caban mà đã được ủy ban nhân quyền LHQ thẩm vấn khai rằng:

«Trên đảo Rừng Thông (trong eo bờ phía đông Quy-Ba) có tới 7000 tù nhân bị giam cầm trong 4 khu nhà tròn, mỗi khu chứa được 870 người. Ở đây cũng như ở trại cải cách các trại giam khác ở Quy-Ba, suốt tháng nam chỉ là chyện đánh đập tra khảo tàn nhẫn khám xét. Nếu ngày nào thoát thì phải đi làm các công việc vô cùng khổ nhọc từ 5g. sáng đến 19 hay 22 giờ tối. Đến khi người nào đã bị quá suy nhược, gầy ốm chỉ còn xương bọc da thì được trao cho một đoàn y sĩ trẻ tuổi mìn đậu ra để họ dùng器械 thi nghiệm. Một số tù nhân đã bị đánh đập đến chết không có lý do hoặc được đưa ra khỏi xà lim để được xét xử trước tòa án. Mỗi lần xét xử người ta chỉ thấy có một án hình duy nhất là tử hình. Có 1 lần 800 tù nhân tuyệt thực nãm như xác chết trên sàn gỗ để bọn cai ngục tha hồ đánh đập.

Ôi Quy-Ba! Chúng tôi đau buồn kinh hãi tự hỏi: Đây có phải là một thiên đường đáng để cho một số thanh thiếu niên trên thế giới ngưỡng mộ không?

Hôm 20 tháng 3/1971 Thi sĩ Herberto Padilla (được giải thưởng quốc gia về Thơ năm 1969) bị bắt giam. Trong dịp này Fidel Castro đã tuyên bố lệnh bắt giam này hoàn toàn do trách nhiệm của ông và nếu các nhà trí thức khác không tự xếp vào hàng ngũ thì cũng sẽ phải chịu số phận như thế. Sau đó các sinh viên trong trường đại học Oriente một buổi ngầm thơ của Padilla. Được tin, Castro bèn tức khắc ra lệnh đóng cửa trường đại học này và bắt giam tất cả sinh viên ở đây đưa đi giam tập trung vào một trại kỷ luật. Tại Pháp một nhóm văn nhân gồm các Bà Marguerite Duras, S. de Beauvoir Anne Philippe và các ông Claude Roy, Sartrre, Jean Daniel, Alain Joffroy, P de Maudiaigne và Maurice Nadeau gửi 1 giác thư thẳng cho Castro bày tỏ lòng lo ngại của họ về sự «tiêu hủy mất quyền phê bình trong một cuộc cách mạng nhân dân». Nhưng trước là đến ngày 27-4-71 chính Herberto Padilla ra trước buổi họp của Hiệp Hội Văn nhân và nghệ sĩ Quy-Ba đọc một bản tự phê bình thú nhận là mình đã phạm nhiều «lỗi về đường lối cách mạng» và lớn tiếng khuyên cáo các bạn nhà văn trong Hiệp hội phải cố «vượt qua những lục mèm yếu» nó có thể đưa con người đến mức «suy đồi chính trị và linh hồn». Theo gương của Padilla, nhiều nhà văn khác cũng lần lượt đưa ra những bản «tự phê bình» tương tự.

Sau đó một số 61 văn nhân và nghệ sĩ Tây phương họp nhau hôm 21-5 thảo một bức thư chung gửi cho Fidel Castro để bày tỏ «lòng phản nỗ và sự si nhục» đối với phương pháp mà chính quyền ở thủ đô Havane đã áp dụng để ép buộc nhà văn Padilla phải tự tay viết ra bài tự phê bình như trên đây. Lần này nhóm văn nhân nghệ sĩ nhân được thay trả lời do chính tay Padilla viết ra chưa đầy những lời chửi rủa thỏa mãn đậm vào mặt những kẻ thù tinh muôn đóng vai trò biện hộ bảo vệ cho chính mình. Padilla chửi lại họ rằng: «các anh là lũ triết gia chủ bại, đồ phản động, kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội. Các anh chỉ chan lở đến nỗi là mĩ nghệ, nào là văn chương phô phiếm, rồi đến những danh vọng hão huyền, đến những lý thuyết

● PHAN HUY CHIEM dịch theo tài liệu của JEAN CAN (tuần báo Paris Match số 12.6.71)

làng nhăng. Tất cả những cái đó trước kia là những tội xấu hổ của tôi, thế mà bây giờ các anh vẫn bám lấy nó với một cao độ tuyệt vời». Trong phần kết luận Padilla kết tội những nhân vật đứng ra bảo vệ ông là lũ «Hề trưởng giả» phục vụ cho quyền lợi của cơ quan Tình báo CIA, của đế quốc và của lực lượng phản động quốc tế.

Trong hồ sơ «sự đàn áp tàn bạo đương b López» hồi thở của nhân dân Quy-Ba, chúng tôi có thể xếp thêm hai minh chứng sau đây: các chứng nhân đã cho phép chúng tôi ghi rõ tính danh của họ:

«Tôi tên là Antonio Borro 64 tuổi sinh quán ở Santiago (Cuba). Hiện giờ tôi sống cuộc đời lưu vong ở Nữu Ước. Trước kia tôi là một giáo viên Tiểu học tôi có tư tưởng chống lại chế độ Castro. Điều này bị bại lộ. Thế là một buổi sáng, lính cảnh sát đến bắt tôi ngay trong lớp học, khiến cho bọn học trò nhỏ của tôi vỗ cung sảng sốt. Thật là vô lý! Sao chính quyền lại bắt tôi trước mặt lũ học trò để cho chúng phải ngơ ngác. Tôi bị dẫn tới giam trong một căn xà lim ở ngục thất trung ương ở ngay đô thành Santiago de Cuba. Căn xà lim thấp hẹp đến nỗi tôi không đứng thẳng người lên được, tuy rằng thân thể tôi bé nhỏ. Tôi phải ngồi xổm suốt trong 9 giờ đồng hồ, rồi đột nhiên có hai tên ngục tốt đến lôi chân kéo tôi ra khỏi xà lim. Tôi kêu gào àm ỹ. Họ sách nách tôi đứng dậy, nhưng tôi lại té nhào xuống mặt đất. Họ cố dìu tôi vào văn phòng của một Điều tra viên, nhân vật điển hình của chế độ, nó có bộ điệu của một mặt vụ bạo tàn nhất trong thế kỷ thứ XX này. Giáp mặt tôi, chưa hỏi han gì, nó đã phang vào mặt tôi cái roi bắng gân bò. Sau 3 lần như thế tôi cảm thấy máu chảy ướt đầm hai má. Rồi hắn chửi của tôi là đồ phản bội, đồ nô lệ của tư bản Hoa Kỳ do hắn. Sau cuộc đánh đòn, hắn ngồi vào ghế văn phòng để cặt ván tôi ngồi trong 4 giờ đồng hồ. Tôi phải chấp tay đứng trước mặt hắn. Mỗi khi tôi chậm trả lời, hắn lại lấy roi da bỏ quật vào giữa mặt tôi. Trong khi ấy hai thằng lính gác đứng đằng sau tôi còn chơi cái trò lấy báng súng đập chơi vào hai bên sườn tôi.

Sau những câu hỏi câu trả lời rồi reo như sương mù, cuộc thẩm vấn được chấm dứt và tôi nghe thấy hắn đọc lời buộc tội như sau đây: «các bản báo cáo chính thức về hành vi của tôi đều đã nghị phải bắt giam tôi về tội: «xúc phạm phong mỹ tục». Nghe song tôi xuýt pha lên cười! Đây thật là một bản hài kịch thô bỉ. Biên bản của cuộc thẩm vấn trở thành bản án kết tội. Cả Tòa án xử tôi chỉ gồm có một tên Thượng sĩ kiêm nhiệm trách vụ điều tra viên thế thôi. Xử án song người ta công hai tay tôi lại rồi giải tôi giam trong một xà lim khác lớn rộng hơn một chút. Khi tôi nói

(Xem tiếp trang 55)

TIN VUI CHO NHỮNG AI YÊU THẦN

Phương pháp mới trị bệnh suy nhược về tình dục

Sưu tầm
của TRẦN VĂN ĐẠ



Liên tiếp trong mấy tháng cuối năm 1970 báo chí thế giới đã sôi nổi chung quanh những cuộc trị bệnh mà người ta cho là dị thường nhất trong lịch sử y khoa: « Bất thường bao nông giống hải cẩu để trị bệnh suy nhược về tình dục ».

Bác Sĩ Ch. Oberling đồng thời cũng là một nhà sinh vật học lối lạc của nước Đan Mạch nổi tiếng khắp thế giới do công trình khảo cứu của ông về khả năng tình dục của loài vật và loài người.

Nghiên cứu các sách về Đông y thấy người Trung Hoa đặc biệt ca tụng được tính của hải cẩu hàn với khả năng trị liệu thần hiệu các bệnh về tình dục, nhất là các bệnh dương liệt, âm suy, tình lạnh, bất lực, di tinh, mộng tinh, hoạt tinh, đau lưng, mỏi gối, tý hú, rốn lậu...

Động tánh hiểu kỹ, ông đã mua với một giá rất đắt mấy chiếc con hải cẩu đực để nghiên cứu. Hải cẩu là một giống chó biển ở rìa rác khá nimum các miền. Bác sĩ Oberling cũng không khám phá ra điều gì mới lạ!

hiếm. Hải cẩu hình dáng giống như con chó, có giống rất to có giống nhỏ, vừa ở trên khô vừa ở dưới nước, dưới bếp có hai chân ngắn, tai nhỏ lông dài, ngắn và lông có tiết ra một chất không thấm nước, dầu tựa dầu chó, tiếng sủa gào như tiếng cao nón người ta gọi là hải cẩu (chó biển). Ở Âu Mỹ người ta thường săn để lấy bộ lông và lết niêm.

Bác sĩ Oberling tự hỏi không rõ con hải cẩu đực do sự đặc biệt của cơ quan nào mà lại có một đời sống sinh lý cường kiện như người ta đã truyền tụng?

Ông đưa vào phòng thí nghiệm phân chất quả thận và tuyến thượng thận của con hải cẩu đực và so sánh với bảng phân tích các chất trong thận và tuyến thượng thận của các giống vật khác như heo và chó nhưng không thấy có điều gì đặc biệt. Nghiên cứu về cơ cấu của hai hỏa ngoài thận (dài), sự cấu tạo của thận trung, bác sĩ Oberling cũng không khám phá ra điều gì mới lạ!

Bác sĩ Oberling không nản lòng khảo cứu và sau đó tổ chức một

phái đoàn gồm nhiều khoa học gia cộng sự lên tận Alaska để nghiên cứu tại chỗ đời sống của giống hải cẩu trong thiên nhiên như thế nào?

Sau nhiều năm tháng theo dõi đời sống của nhiều dạo hải cẩu ông Oberling thấy rằng hàng năm mùa giao tính của giống hải cẩu kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8. Một con hải cẩu đực sau 1 thời gian canh xé tranh giành với những con đực khác để chiếm cứ một khoảng giang san với ít 5,6 cô nhiều thì đổi ba chục cô hải cẩu lập thành một hòn đảo riêng biệt. Suốt 3,4 tháng trời hằng ngày những con hải cẩu đực chỉ hiến miến giao cấu hét vì những con hải cẩu này đều có năng hải cẩu khác hoặc có lúc giao cấu, canh xé nhau, đánh ghen với những con đực khác lảng vắng đến đòn ngòi và xâm lăng hòn của mình. Số khoe đeo dai, bền bỉ của những con hải cẩu làm ông Oberling vô cùng ngạc nhiên nhưng về sau điều làm ông ngạc nhiên và suy nghĩ hơn cả là trong suốt thời

gian dài đặc hơn 3 tháng trường vừa chiến đấu vừa làm thỏa mãn

cho đám cung phi thiếp yêu dấu kia, lũ hải cẩu đực không bao giờ một thức ăn nào cả. Chúng thực sự tuyệt thực trong thời gian giao tính và chỉ uống một ít nước lỏng cần thiết mà thời tuy rằng trong thời gian này chúng có thể kiêng thực phẩm một cách dễ dàng.

Nghiên cứu đi nghiên cứu lại cơ cấu của bộ phận hải cẩu thi trên phương diện giải phẫu, hải cẩu có một bộ phận đặc biệt khác hẳn với các loài có vú thông thường nhưng chỉ cần thiết cho vấn đề đào thai chất muối của loài có vú ở biển chứ không may mắn liền quan gì đến khả năng tình dục của con vật da tinh kia!

Cuối cùng ông Oberling cho tìm bắt những con hải cẩu đực đã nhịn ăn trên 30 ngày để khám nghiệm và so sánh với kết quả trước kia thì thấy nổi bật những đặc điểm sau đây :

- 1.— Số hồng huyết cầu của con vật tăng lên, màu trở nên trong sạch tinh khiết.
- 2.— Da để trở nên non trẻ, lông là mịn màng.
- 3.— Ông tiêu hóa từ dạ dày đến ruột già không còn một loại vi trùng nào cả.

4.— Quá tim đậm chậm hơn và cường kiện hơn.

5.— Mắt trở nên sáng hơn, mũi tinh hon, tai rõ hơn.

6.— Các vết thương trong lúc canh xé nhau đang sẹo nhanh hơn.

7.— Cơ vật ngữ ít nhưng sức khỏe vẫn bình thường không có dấu hiệu mệt mỏi căng thẳng.

8.— Thời giao nhện ảo càng dài, sự hung vượng của tình dục càng tăng, mức độ cường kiện và đều đai càng già bội.

9.— Tinh đặc hơn, tinh trùng nhiều hơn khoẻ mạnh hơn, chưa chát kích thích tố nhiều gấp đôi, các ống dẫn tinh thu nhỏ lại nhưng bền bỉ dẻo dai hơn và thời gian giao hợp kéo dài hơn nhiều, vì tinh xuất rất chậm.

Quan sát một số lớn hải cẩu đực trong mùa giao tính, Bác sĩ Oberling sau khi nghiên cứu kỹ mọi khía cạnh đã đi đến kết luận là sự cải thiện cơ thể và sự cường kiện cơ quan tình dục của con hải cẩu đực hoàn toàn nhờ sự tuyệt thực của nó.

Danh tiếng của ông Oberling số

đã vang lừng khắp Âu Mỹ là nhờ một sự tình cờ may mắn : Vào tháng tám năm 1967 ông thường tiếp xúc mặt đối mặt với nhiều toán hippy Thụy Điển và Đan Mạch. Ông này đã sốt đều bị mắc các bệnh vi trùng lây về tình dục và vi khuẩn ma túy. Theo bảng thống kê của ông ghi nơi những bạn hippy mà ông tiếp xúc :

- 20% bị bệnh di tinh, xuất tinh sớm và bất lực vì thủ dâm.
- 30% bị bệnh liệt dương và giền ma túy.

— 25% bị bệnh suy nhược cơ thể và tình thần vì dùm dục quá độ.

— 20% bị bất lực vì dùng quá nhiều thuốc trụ sinh trong thời gian mắc bệnh hoa liễu.

— 5% mất nam tính, tình tinh quái dị.

Chiêm nghiệm sự nhạy ăn của hải cẩu trong suốt mấy năm dịch thân chữa trị cho 112 cậu hippy bằng phép tuyệt thực từ lối ngàn han khoảng 15 ngày đến lối dài hạn 37 ngày ông đã chữa lành hoàn toàn cho 97 người trở lại sức khỏe bình thường, dương lực cường kiện hơn trước và sau lấy vợ sinh con gia đình hạnh phúc đầm ấm. Nổi tiếng nhất là bác sĩ Oberling đã chữa lần 1 cho hoàng tử Oslo bị bệnh liệt dương đã hơn 20 năm chạy chữa khắp thế giới mà đều thúc thủ. Hoàng tử này phục hồi khả năng tình dục sau 37 ngày tuyệt thực.

Cuối năm 1969, trong cuộc Hội nghị Y tế Quốc tế họp tại Copenhagen ông trình bày cho thế giới biết phương pháp trị bệnh mới lạ theo lối hải cẩu của ông và được các giới khoa học nhiệt liệt hoan nghênh.

Phương pháp tuyệt thực để trị bệnh liệt dương, xuất tinh sớm, di mộng tinh từ đây được các bác sĩ Âu Mỹ áp dụng đã chữa lành hàng vạn bệnh nhân nhất là các thanh thiếu niên vì nồng nỗi ham vui đã vò tinh hủy hoại khả năng tình dục của mình tự gây cho mình bao nhiêu sầu hận về sau...

Bác sĩ Oberling ngày nay đã trở thành vị ân nhân của giới thanh niên trên thế giới, đã ban hành phúc cho không biết bao nhiêu gia đình, đem sự đảm bảo cho bao nhiêu cặp vợ chồng trước đây bất

thuận, đem tự tin cho bao nhiêu nam tử trước đây bị mặc cảm trước đàn bà nhờ một lối trị liệu quá cũ là giản dị ; phép trị liệu thần kỳ bằng phép nhện ăn.

Phương pháp trị bệnh suy nhược về tình dục bằng phương pháp tuyệt thực xuất hiện đúng thời đã đem đến một phát minh lớn mở đường cho sự bồi túc của ngành y học tây phương hiện nay đang làm vào ngõ bì.

Lẽ tất nhiên cũng như trong mọi phát minh khác, lúc ban đầu không thiếu gì những người chỉ trích vì khác quan điểm, vì thành kiến, vì quyền lợi thương mãi tiêu thụ thuốc men, nhưng chắc chắn rằng những bóng ma đen tối kia không dễ gì làm lùi tối được ngọn đèn rạng rỡ chân lý của nhà bác học bắt vụ lợi Oberling.

THUỐC SÀU RĂNG VIỆT NAM NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kế
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Dồi
đào khí lực « nguyên khí tạo hóa vũ
trụ », khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tinh lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân tộc.
Linh diệu phi thường.

— « Bi Pháp » gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang & BV.

— Dung diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tỉnh
Quốc, Nhân Loại)

Nổi danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng, Bồ sinh lực răng. Giả chửa
rung răng. (Coi to rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phụng sự Kinh
tế Xứ sở — Phụng vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quận 12, Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mùi Tàu
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50g
Nước 35g sáp lén...

Bây giờ
ông sáu

trán

tự

tư

m

r

ne

miền

trên da thịt

ng

Ông Phái viên :

— Câu hỏi đầu tiên là
anh có phải Phan duy Nhạc, can
cấp của Liên khu Năm ? Anh hoạt động
tỉnh Nam Ngãi Bình Phú. Anh đã ra khu
năm 1948 ?

Thạc ngồi yên lặng. Thực ra anh không linh
hội hết ý tưởng trong một câu hỏi quá dài như thế
Phái viên hành chánh gặng lại :

— Trả lời đi. Có phải anh là cựu cán bộ ?

— Không. Tôi không hề làm cán bộ. Tôi đi
cày. Tôi tát nước và nhổ mạ. Đôi khi tôi có chăn
trâu.

Ông Phái viên hành chánh chau mày. Ông cố
gặng đặt vấn đề :

— Anh nên thành thực với chúng tôi. Anh
nhất định là Phan duy Nhạc ?

— Vâng...nhưng mà tôi là Phan duy Thạc.
Anh Nhạc giỏi lắm. Anh ấy đi rồi.

— Người ta bảo rằng Phan duy Thạc đã bị
máy bay oanh tạc chết rồi. Anh đừng lợi dụng cái
tên và nhân dạng giống nhau để lừa chúng tôi. Tôi
mong rằng tôi không phải khai thác anh với những
cực hình.

Thạc vẫn ngồi nhìn quang cảnh lặng lẽ của
một buổi sớm nắng vàng và mịn màng những
hạt sương ở đầu cổ. Anh thỉnh thoảng nhả điếu
thuốc ra khỏi miệng, cầm mâm mè trên tay, nhìn
thật kỹ điếu thuốc như một kẽ lợ. Ông phái viên
cứ tiếp tục hỏi và Thạc lúng túng với vài câu trả
lời nhát gừng. Sự trả lời này gây cho ông phái
viên nhiều nghi vấn hơn là một thỏa mãn nào đó
của sự thật.

Mười lăm phút trôi qua, khi Xương đã mang
những con roi sát đặt trên cái lò lửa thi... Ông
Phái viên đứng phắt dậy. Ông vòng qua khỏi bàn
đến trước mặt Thạc, giật điếu thuốc (điếu thứ 2)
từ môi Thạc ném đi. Ông nói :

— Tao dành cho mày những ưu đãi rồi. Bây
giờ thì tới lượt mày phải chịu nghịch cảnh.

Ông quay ra phía Xương và huýt sáo miệng.
Bây giờ có một chủ tịch xã vừa đánh xe tới. Chủ
tịch không ai khác là Cà Nhấp. Xe của Cà Nhấp

Một điếu thuốc trên môi (hai mắt đỏ khi
nhéo lại để tránh khói thuốc), một cái khăn quàng
nơi cổ, Xương cho tay vuốt những con roi sát,
những roi cát bò. Anh từ tốn sắp chúng thành
một hàng dài trên chiếc bàn nhỏ, từ ngắn tới dài.
Bên cạnh anh có thùng xăng nhỏ. Những cái khóa
xe đạp bằng sắt được ngâm vào đó cho nó rã những
máu của.. từ nhau sau lân khai thác trước. Sáng
nào cũng thế, Xương chăm sóc những món đồ chơi
đó, y như một ngư phủ lo cái chài cái lưới hay
một nông phu lo cái cày cái cuốc.

Người có nghề gì say mê nghề đó. Mặc dù
Xương chỉ có mỗi nghề đánh người, song anh
không quên tập luyện để mỗi ngày cái quát một
mạnh thêm, và sự hành hạ kẻ khác một tinh xảo.
Ngồi trước những cái roi sát hay những dụng cụ
làm cho kẻ khác đau đớn nhiều khi Xương nhám
mắt mơ màng. Anh rơi vào một khoái cảm tuyệt
vời, Anh bị kích và sung sướng về việc dày xéo
lên thịt người (như người nông dân sảng khoái khi
lưới cày xoắn sâu vào đất màu mỡ). Anh có cảm
giác của người thợ rèn khi đánh cái búa lên thanh
sắt đỏ và mềm.

Cách nơi Xương không xa là bàn giấy của
ông Phái viên Hành chánh. Phái viên Hành chánh
đang lật mở hồ sơ về vụ Phan duy Nhạc. Hồ sơ
chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy báo cáo của người cộng
tác viên và một tấm hình 4x6 đã rất cũ. Mảnh báo
cáo đơn sơ lắm vì người cộng tác viên không có
khả năng làm nổi một cái báo cáo tường tận như
một chuyên viên về an ninh. Anh ta chỉ cho ông
Phái viên hàn lì chánh biết quá trình hoạt động
của Nhạc và tin rằng những ngày gần đây Nhạc
cố về hoạt động. Hiệp định Genève cấm đoán việc
trả thù những cựu cán bộ kháng chiến nhưng vì
sự còn mãi của chế độ người ta lại đặt vấn đề lên
một hoàn cảnh khác. Phái viên hành chánh cũng
nhìn thật kỹ vào tấm hình để xem có nét gì khác
biệt giữa Nhạc và Thạc. Sau gần mười lăm phút
ông chẳng tìm thấy có gì khác biệt. Càng nhìn lâu
những thị ảnh càng làm ông bối rối và nhận định
sai lầm về một Nhạc thực và một.. Nhạc giả. Cuối
cung ông quyết định phải khai thác người có tên
Thạc đã tóm cổ đêm hôm qua.

Phái viên Hành chánh rời khỏi bàn giấy, đi
về phía cái công bằng kẽm gai, cho chìa khoá mở
công và gọi Thạc bước ra. Người nữ tù nhân nhìn
ông tỏ vẻ van lơn và nhắn hỏi một sự gì đó.
Nhưng ông Phái viên Hành chánh không nói nỗi
gi. Thạc đi theo Ông Phái viên.

Ông Phái viên ngồi lại cái ghế đối diện (qua
một chiếc bàn làm việc). Ông ta tự mồi một điếu
thuốc trao cho Thạc và nói :

— Tôi có việc cần hỏi ông khoảng mười lăm
phút. Nếu ông có thiện chí chúng tôi sẽ cho ông
án sáng. Sau đó ông sẽ được nhiều ưu đãi khác.

người có raj nhi
Bối săn long cho
tỷ đồ làm đo
Điều
Chún
hảo
khuôn

LUÔNG CÁI VÀNG

191

192

CHƯƠNG 22

Khoảng hơn bảy giờ sáng, nắng sớm trải dài
trên nền đất, người ta hãy còn thấy một thanh
niên nằm nhôe ở đó; người cong lại, một tay lót
gối đầu, một tay khác duỗi thẳng giữa hai chân
kép. Cách đó không xa là những bãi nước loang
lở; có lẽ nước tiêu của anh ta vãi ra trong lúc bị
bắt giam. Phía cuối phòng với thanh niên ngon
giác ngủ còn hai tù nhân khác. Một người đàn
ông trạc sáu mươi tuổi. Một chị đàn bà còn trẻ.
Bọn họ bị bao bọc bởi ba bờ tường thấp. Một
phía trong là hàng kẽm gai. Một chiếc áo lá được
máng trên đó. Chiếc áo đẫm một ít máu. Một cái
gói giấy bọc vụng về cũng được vứt ở cuối phòng.
Gói giấy có mùi thoái. Ruồi nhặng bay vo ve.

Đêm hôm qua, người đàn bà đã miễn cưỡng
phóng uế trước mặt hai người đàn ông. Đó là
một điều nhục nhã nhất đối với bà ta. Bà không
phải là một kẻ mất lịch sự, nhưng bà chẳng thể
nhận được một đòi hỏi như thế. quá bốn ngày. Bà
cũng chẳng là một tù nhân chính thức để phải
chứa cái cảnh đen tối như thế. Người ta đã bắt
lầm bà và người anh ruột của bà. Buổi chiều,

một viên chức đã tình tứ nhìn suốt thân thể bà,
ông ta hứa sẽ trả tự do cho bà, nhưng đêm đã tới
bà vẫn phải sống với cảnh tù đầy khổ nguoai.
Người ngồi nhìn (bằng cách cố gắng nhắm mắt)
lại là người anh cũng bị giam chung. Bà muốn
khóc hết sức khi cùng lúc một thứ khoái lạc tặc
tiu do sự bài tiết tạo ra. Sau đó, bà lấy giấy gói
lại (bọc giấy do con bà mang thức ăn vào) và đặt
nó vào gốc phòng. Việc bài tiết như thế đối với bà
là một túi nhục nhưng thực ra trong tù, ngực có
nhieu việc đáng chua xót gấp nghìn lần. Có người
đã uống nước tiểu mình cho đỡ khát nước. Có
người đã gục chết ngay trên bãi phân của mình.
Có người ngồi với cái đầu trọc lòc được bôi vôi
trắng xóa, y như một con vật khốn nạn được đánh
dấu trong lò sát sinh.

Người nông dân tên Thạc vẫn còn nằm ngủ
vùi trên nền đất. Nếu nhìn kỹ người ta sẽ thấy
trên tay trên mặt anh dày đen những dấu muỗi
đốt. Một lúc thật lâu sau, khi có tiếng xe rõ máy
chạy bỗng vào khoảng sân rộng Thạc mới thức giấc
một cách mệt mỏi. Thạc ngồi dậy uể oải, đưa mắt
ra xa hơn: phòng bên. Xương đang ngồi với môt

là chiếc Mô bi lết màu đen mới vừa tậu được do một người từ vùng Tề vào bán (Cũng nên nhắc rằng vào thời kỳ này hai tiếng vùng Tề đã dần dần chìm vào quên lãng. Nó là danh từ của một giai đoạn lịch sử. Khi gọi nó lên là mặc nhiên thà trời người trả lại một thời đại cũ. Với chiếc thuyền ngôn ngữ phỏng đi, kể nhiều hệ cảm với thời đại sẽ được ra khỏi, họ gặp lại ở đó tất cả thế giới của họ).

Xe Mô bi lết của Cả Nhấp thẳng không được ăn lầm, hai bánh xe đã tráng công veo, mỗi lần khởi hành anh ta phải dẹp tới hằng năm trăm mét xe mới nổ máy. Vì thế khi đi những quảng đường gần dưới năm trăm mét thì Cả Nhấp đi bách bộ khoẻ hơn. Đi xe chắc gì khi tới nhà người bạn xe đã nổ máy. Tuy thế với dân chúng ở đây Cả Nhấp là một người bách nhát. Anh là người đầu tiên và duy nhất tại Phủ Thủ Thanh có « chiếc xe không phải là chiếc xe đạp» kể từ khi tiếp thu.

Cả Nhấp cho xe chạy thẳng vào bờ tường đèo nhở bờ tường thẳng bớt xe lại, rồi anh cưỡi hổ hổ, bước xuống xe, vào nhà cui chào ông Phái viên. Vì Cả Nhấp có đôi mắt le nén khi anh nhìn thẳng vào mặt để chào ông Phái viên thì mắt anh như hướng hướn về phía Thạc. Thạc nhởm người dậy le phép chào Cả Nhấp. Điều đó làm ông Phái viên bức mình.

Ông Phái viên cùng Cả Nhấp sau đó ra quán cà Loan.

Thạc được trả tối cho Xương. Xương ngồi trước những món đồ chơi tiếp tục cười mỉm, hút thuốc liên hồi. Bên cái ghế đầu nhỏ có một ly la đe. Thạc được thả ngồi dưới nền đất. Khoảng hai mươi phút Xương không hề nói Thạc một lời nào. Xương vẫn cười cười, đôi mắt mơ màng; dáng dấp thật hiền từ, nhưng nếu nhìn kỹ vào hai mắt Xương thì người ta sẽ thấy đó là hai khối thịt do đó.

Tinh linh Xương đứng phát đìy, như một hạt sỏi được đặt trên đầu cái lò xo nhỏ bị tháo ra, như một con hổ tung cái vò lẩn chót, cả hai chân của Xương « song phi » tới ngực Thạc. Bất ngờ quá, Thạc quắn quại và hộc ngay ra một búng máu.

Thạc co người lại thấy trái đất vàng tanh, những cái mống máu tím hiện trong đôi mắt. Thạc cố giữ máu trong miệng nó trào ra hai bên khoe. Anh ngược mắt nhìn Xương van lơn.

Xương cười ngạo nghễ kéo Thạc đứng hẳn dậy. Một tay nắm mái tóc Xương kéo tới và một tay khác đấm ngược chiều. Cả khuôn ngực dày dặn của Thạc ăn gọn quả đấm. Trong cái chớp mắt sau đó Xương cho tay lên ngực đẩy lui thật mạnh Thạc về sau. Thạc lảo đảo và ngã thẳng lên cạnh bàn. Cạnh chiếc bàn sắt đánh thốc vào lưng Thạc. Chỉ mới một chốc đầu ngoặt

Thạc đã bất tỉnh, mục như thế nơi miệng tiếp tục trào ra. Một khoảng lồng tim bầm. Tuyệt nhiên Xương không nói lời nào : đi lại uống nốt ly lade. Sau đó Xương thay vì làm sao cho Thạc tỉnh lại thì anh kéo Thạc tới đầu một sợi thừng lớn. Xương cột một chân của Thạc vào dây thừng rồi kéo ngược nạn nhân lên xà nhà. Đầu Thạc nằm sà sà cách nền đất khoảng hai tấc mái tóc đảo xuống, hai tay tung ngửa ra. Vì Thạc bất tỉnh nên không có một phản ứng nào khác. Thạc chỉ là một sinh vật được treo trên quầy thịt.

Xong đâu đó Xương cầm cái roi cát bò quất vút vào thắt lưng của Thạc một đường nữa. Xương huýt sáo miệng và bỏ ra ngoài.

Lúc đó một đám mây đen thật lớn đang bay qua. Đám mây che khuất mặt trời, tạo quanh cảnh bên dưới một bóng mát ngâm ngùi. Miền Nam VN 1951.

Xương vẫn có thói quen như thế. Khi một nạn nhân được đưa tới anh, anh đánh cho vài trận tát mắng mà không cần hỏi han gì. Anh đánh cho nạn nhân hộc máu hoặc bất tỉnh rồi bỏ đi. Vài giờ sau anh mới thật tình vào việc hỏi han. Chính cái lúc đánh người một cách không thương xót và không suy nghĩ đó, vắng, ngay chính lúc đó Xương nhớ mẹ anh khôn xiết. Anh điện lên, và anh phải uống rượu để ngăn dòng nước mắt có thể yếu đuối chảy ra.

« Ai đã bắt cha tôi vào lúc tám giờ tối. Cha tôi được trói gô người lại mang ra trước đám đông xỉ và. Cha tôi bị đám đông đập vỡ sọ, bị lột quần áo, bị cắt ngay cái dương vật ném đi. Đám đông làm chướng vật kia là gốc của mọi tội lỗi trên đời, hay cái dương vật là phát sinh ra tội lỗi quyền lực tạo giặc, chia thế giới thù nghịch. Đám đông cắn xe chửi rủa xác chết. Cuối cùng đám đông kéo le cái xác đẫm máu đi khắp đường với tiếng hát. Trên mặt đường dài, nạn nhân đè lại từng sợi tóc, từng ruộng thịt, từng giọt máu yêu dấu trên đời. Đám đông đã đào một cái lỗ, và vứt xác người xuống đó. Họ chẳng hề lấp đất lại. Họ để chính hòn đất xanh và lũ chó chồn người. Tại sao cha tôi lại trở thành một nạn nhân ghê tởm ? Tại sao người ta bắt tôi tới chứng kiến cái cảnh đó.

Vì mẹ tôi. Người cũng thấy cảnh kẽ khaki hành hạ và cắt phăng cái dương vật của chồng mình. Bà nhìn một phần người yêu dấu tan tác dưới ánh trăng. Mẹ tôi đã ngất xỉu bên những nụ cười xỉ và. Đám đông kề tội lỗi về những cuộc hám hiếp tội tá (những hành động này do người ta tạo ra với một kỹ thuật cao và sâu để tạo và đón lồng hận thù từ đám đông tới cha tôi).

Tiếng hát chung quanh chỉ là dòng suối sóng từ ngần trung trời lên nỗi kinh hoàng tê điểng

của mẹ tôi. Bà không còn mặc cảm, không bị tự ái, không do nỗi đau đớn, bà bị những sự gì nằm trên những danh từ đó và nằm ngoài những cảm giác đánh chết bà.

Sau cùng, qua một cơn ngất xiu, bà đã mê sảng chạy theo xác cha tôi, dưới trăng vàng lênh láng. Mẹ vấp ngã và chạy. Mẹ chạy và thét. Mẹ là thét và trở thành một con ma thê lương của thời đại. Mẹ chạy giữa đêm và ngày, giữa mộng và thực, mẹ chạy ra ngoài cả ngày đêm mộng thực, mẹ đứng trên mọi giá trị đầy áp vú trụ và tự cắn lưỡi mình để chết bên xác chồng.

Không ai thương xót mẹ tôi cả. Người ta dái lên xác mẹ còn nóng. Có người dùng chân đá vào một sinh vật đã chết. Lúc đó tôi còn nhỏ quá. Tôi bị uy hiếp và bị bắt buộc cất bài hát mà tôi đã thuộc nằm lòng cách đó mấy tuần.

Vẫn dưới ánh trăng tà ma của một đêm huyền nào em gái tôi đã trọn tr匡 hai mắt nai tơ của em lên. Em mười sáu tuổi. Em của mơ mộng và những gì đẹp nhất trên đời nhưng em phải đứng nhìn cái xác thiêng lõa lồ của cha tôi. Một sự gì quá mâu thuẫn giữa niềm tin yêu và sự tặc tu, một sự chen lấn trầm trọng giữa lòng xót thương và túi nhục: « cái dương vật của cha tôi bị vướng viu vào đời mắt nghìn vàng của em gái ».

Em tôi khóc nức nở và lùi lại, tiến vào đám đông. Nhưng đám đông nào cho nạn nhân được chạy trốn cảnh thiên đường đó. Họ không chịu đồng lõa. Họ đẩy em tôi trở về phía trước. Có người nắm hai vai em tôi, quay ngược và thẳng mắt em vào thân thể cha tôi. Em tôi nhắm mắt thì tức thì phải chịu những cái tát tai.

Có người lấy dao nhọn đâm đui mắt nếu em tôi không chịu nhìn thiêng lõa lồ của cha tôi.

Ôi cho mãi tới ngày hôm nay tôi muốn một ngọn lửa thiêng nào đốt cháy cả quá khứ tôi đi. Trùng tú cho tội một linh hồn mà ở đó cha mẹ em gái tôi được một cái chết thơ mộng vĩnh cửu. Linh hồn tôi chứa đựng và triều mến chạy theo họ. Linh hồn tôi bay trong họ và là chính họ.

Tôi nhớ rõ lắm, đêm hôm đó, sau khi cha mẹ tôi đều chết, tôi dẫn em gái trở về nhà. Mọi người đã bỏ đi, thế giới tôi và em chỉ là một thế giới hao hụt trống rỗng, thế giới không có được tiếng khóc hay nụ cười, thế giới không còn con người hay những gì có thể gọi là liên hệ với con người.

Ngày hôm sau em gái lòn bệnh nặng nhưng cũng chính ngày đó đám đông đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Chúng tôi đi lang thang qua các nẻo đường giữa sự khinh bỉ hùng hổ của mọi người. Họ xem chúng tôi như là hiện thân của những bào thai tội lỗi. Tôi đi. Em tôi đi. Con đường lửa vẫn cứ cháy đuổi theo...

Một đêm mùa đông em gái đã chết sau bốn ngày không cõm ăn. May tháng trời tôi không có lấy một viên thuốc cho em. Em tôi chết như một con sâu tè cống trong một vùng băng giá quạnh hiu.

Tôi chỉ còn nhớ mỗi một mái tóc nàng đậm đà thơm ngát. Tôi đã hôn tóc em và gục khóc nức nở. Ngày nay, khi vào Nam, tôi hay mường tượng thấy trong những đêm về sáng hình bóng em gái tôi. Nàng về đứng ở đầu giường. Nàng cúi xuống hôn tôi và khuyên nhủ tôi đừng nên giết người.

Nhưng nào được. Tôi không giết người thì tôi còn làm gì cho có ý nghĩa trên cõi đời này...

Xương đi ra quán cà Loan, âm thầm gọi một chai lade. Khi bưng ly bia lên Xương thấy cạnh bàn tay mình dính một chút máu (máu của Thạc ban nã). Xương cho tay lên miệng liếm giọt máu rồi tiếp tục uống lade.

Anh ngồi mơ màng và nghe tiếng ông Phái viên Hành chính cựu nữ anh Cả Nhấp về vụ đẽ cho Hai Dân hiệp cà Lan. Xương biết đang có những xích mích giữa phái viên Hành chính và các quân nhân.

Đó là những xích mích không do lý tưởng chính trị mà do những quyền lợi cá nhân và gái.

(CÒN NỮA)

PHONG NGƯA

Ghé chốc, lờ lơi, gài tới đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết

uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hội các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)
Nhà thuốc Ông Tiên
Phú Lãm—CHOLON—KNBYT số 3 — 9.5.63



truyện dài
Nguyễn Thụy Long

BÁ
BAO

Bà Bá Đạo và bà Kim Chỉ ngồi thảo luận với nhau đến trưa mà vẫn đề vẫn chưa ngã ngũ, dứt khoát về cái tên của hội. Bà Bá Đạo dành phải ở lại nhà bà Kim Chỉ ăn cơm trưa, trong bữa ăn hai bà vẫn còn thắc mắc, bà Kim Chỉ nhắc lại ý kiến của mình :

— Nhớ là mình cần phải tìm một cái tên thật tếu, thật kêu mới lôi cuốn được sự chú ý của mọi người, làm chính trị là phải mà giáo, có mà giáo mới thành công.

Bà Bá Đạo vẫn không quên cầm phục một câu nói đáng đồng tiền bát gạo của nhà lãnh đạo :

— Dạ vâng, mà giáo mà cũng phải thêm li lوم nữa mới thật thành công.

— Dạ đúng vậy, đối thủ của chúng ta một khi đã phát ngôn được một câu như vậy ta không thể coi thường được.

— Vâng, chúng ta luôn luôn phải đề cao cảnh giác.

— Cái đó đã hẳn.

Bà Kim Chỉ uống một hớp lava :

— Đề tài tranh đấu mà thầy giúp chúng ta là một đề tài ăn khách lắm đó, nếu chúng ta thành công tiếng vang của chúng ta sẽ vang lừng khắp năm châu bốn biển.

— Tôi đã suy nghĩ kỹ, nếu các bà tin nhiệm tôi cho tôi ở chức hội trưởng tôi sẽ gởi thông điệp đi toàn thế giới, hội phát triển mạnh mẽ

khắp nơi, chị thử tưởng tượng coi nếu tất cả phụ nữ trên thế giới đều gia nhập hội chúng ta sẽ làm bá chủ hoàn cầu, và khi đó kẻ thù của chúng ta là bọn đàn ông sẽ khốn khổ với chúng ta.

Bà Kim Chỉ nhíu mắt :

— Nhưng này chị, phụ nữ ở các nước khác đâu có khố sờ như phụ nữ ở nước ta. Nhất là không thường xuyên bị hãm hiếp...

Bà Bá Đạo tỏ ra một nhà chính trị cao, bèn xua tay :

— Vậy thì chị làm rồi, phụ nữ ở bất cứ nước nào, dù thế nào đi chăng nữa bao giờ cũng có mặc cảm bị nam giới chèn ép, không hình thức này thi cũng hình thức khác. Ta đã đánh trúng tâm lý quần chúng...

Bà Kim Chỉ gật đầu :

— Quả chị là người cao kiến.

Bà Bá Đạo trở nên cao hứng :

— Tôi mong mỏi rằng hội chúng ta sẽ thành công, thế hệ mẫu hệ sẽ ra đời, khi đó đàn ông chỉ là tôi mọi cho chúng ta mà thôi...

Bà Bá Đạo càng nói càng nồng hứng, bà thi cho tâm hồn được tự do bay bồng, sự mơ mộng của bà trở nên quá độ. Nhưng bà Kim Chỉ đưa bà Bá Đạo trở lại thực tế :

— Chị ơi, mình đang nói chuyện về thời phan phu nữ VN chúng ta trong chiến tranh, tôi e rằng chúng ta đã đi quá xa mục tiêu.

Bà Bá Đạo vẫn ngoan sé :

— Không, VN ta chỉ là một cái mầm, cái mầm cần thiết cho cách mạng.

— Đồng ý, cái mầm đã mọc lên, chúng ta phải vun quén cho trở thành một cái cây, từ cái cây mới đậm chồi nở nhụy được, chúng ta vẫn chưa tìm ra cái tên cho hội.

Bà Bá Đạo lúc ấy mới choàng tỉnh con mơ mộng :

— Ủ tôi quên, tôi quên khuấy đi mất... cờ đang đến tay ta, ta cần phải phát ngay.

— Hồi nay hình như tôi có nói với chị về hai chữ Giao Chỉ mà bọn nhà báo ở xứ ta thường dùng phải không nhỉ.

— Vâng, đúng vậy, chị có nói với tôi về hai chữ Giao Chỉ.

Bà Kim Chỉ thộn mặt ra chừng một giây ; rồi bà vỗ đùi đến đét một cái :

— Được rồi, coi như xong rồi, chúng ta đặt tên hội là hội Bảo Vệ Phụ Nữ Giao Chỉ.

Mặt bà Bá Đạo sáng lên :

— Được đó chị, được đó, nghe cũng tếu lăm. Nhưng bà Kim Chỉ chưa hẳn hài lòng, bà ta lầm bầm :

— Tôi thấy vẫn chưa ổn.

— Vậy mà còn chưa ổn sao ?

— Vâng, bởi vì chị có nhận thấy cái tiếng phụ nữ không ?

— Vâng, có sao đâu, thì phụ nữ thì gọi là phụ nữ.

Bà Kim Chỉ lắc đầu :

— Chính không ổn ở chỗ đó đó.

— Chị thấy thế nào ?

— Chữ Giao Chỉ tếu, không thể đi với chữ phụ nữ nghiêm trang được, nó không ổn chính ở chỗ đó.

— Vậy chúng ta phải đổi làm sao ?

— Bọn nhà báo không gọi chị em ta bằng danh từ phụ nữ đúng đắn đâu, chúng có nhiều danh từ khác nghe vui hơn.

— Chẳng hạn như danh từ nào ?

— Phụ nữ chúng gọi là cái hím, là phún, là lô, v.v...

Bà Bá Đạo há hốc miệng ra nghe, bà ta gật gù:

— Bọn nhà báo là bọn ma bùn chuyên môn đặt danh từ thì nói quái gì được, nguyên nói về phụ nữ tôi thấy chúng nó đã dùng không biết bao nhiêu là danh từ kỳ khôi chẳng hạn như...

Bà Bá Đạo ngập ngừng, mặt bà đỏ lên áp út :

— Chị có bao giờ nghe cái tiếng chúng gọi cái ấy.. của người phụ nữ là cái lá.. đa chưa ?

Bà Kim Chỉ như muôn chồm lên vồ lấy cái vú thoát ra khỏi miệng bà Bá Đạo.

— Đúng đó, đúng danh từ đó rồi, danh từ mà tôi tìm kiếm bây giờ mới ra, thật không có gì sát nghĩa hơn.

Bà Bá Đạo ngạc nhiên, bà Kim Chỉ giải thích liền :

— Chị thấy không, không có danh từ nào tương xứng hơn giữa hai danh từ lá da giao chỉ. Chúng ta sẽ có cái hội có tên là Hội Bảo Vệ Lá Da Giao Chỉ, chị thấy được không, đây là một sự tổng hợp tinh hoa của danh từ tục mà thanh, thanh mà tục. Chỉ có danh từ vô tận của đất nước chúng ta mới có được cái tên như thế mà thôi. Hội Bảo Vệ Lá Da Giao Chỉ, thật tuyệt diệu, vô cùng tuyệt diệu. Một sự phối hợp nghệ thuật toàn bích.

Bà Kim Chỉ càng lúc càng cao hứng, bà nóni phun cả nước bọt vào mặt bà Bá Đạo, những bùa thịt gà dính lam nhám trên mặt bà Bá Đạo, nhưng bà Bá Đạo không dám chui sợ bắt lịch sự, bà Bá Đạo cũng cười, bà ta cũng phun nước bọt lại vào mặt bà Kim Chỉ, nếu hai người mà cao hứng chừng một giây nữa chắc chắn cả hai đều phải bận áo mưa. Hai người quên cả ăn, họ trổ nên ngọt ngào như hai bợm nhậu, bà Kim Chỉ càng lúc càng đắc ý hơn :

— Lính Củ Sâm hiếp dâm chị em ta, chúng hiếp dâm vào đâu, chắc chắn phải hiếp dâm vào cái ấy của chị em, danh từ lá da là danh từ chỉ cái ấy sát nghĩa nhất và phổ biến trong quần chúng nhất. Chúng ta bảo vệ phụ nữ khỏi bị hiếp dâm mà danh từ thời thượng là bè hội đồng cái lá da, ha ha, tôi mê cái danh từ đó. Được lầm, chắc chị cũng đồng ý với tôi chọn tên hội như vậy ?

Bà Bá Đạo gật đầu lia lịa, bà đã hết nước bọt để phun trả thò vào mặt Kim Chỉ.

— Vậy là trên nguyên tắc chúng ta đã đồng ý.

— Đẹ đồng ý, không còn nguyên tắc gì hết.

Bà Kim Chỉ bèn rót bia vào ly của bà Bá Đạo và ly của mình :

— Vậy thì ngay bây giờ chúng ta uống hai ly bia lịch sử để mừng cho hội chúng ta.

Hai người chênh chảng cung ly, cả hai cùng ngừa cõi uống hết sạch, cả hai cùng khè một tiếng như rắn mái gầm. Bà Kim Chỉ lại lo lắng :

— Chúng ta còn phải lo vấn đề đoàn viên cho hội :

Bà Bá Đạo cao hứng :

— Điều đó bà khỏi phải lo, chúng ta đã có sẵn cả rồi.

— Có sẵn cả.

— Bà nên nhớ rằng tôi được sự ủng hộ của thầy Thích Bè Bối, mà thầy Thích Bè Bối là một

SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

người có rất nhiều nữ phật tử, thầy Thích Bà Bối sẵn lòng cho chúng ta mượn những nữ Phật tử đó làm đoàn viên của hội.

— Chúng ta phải mở một cuộc họp báo.

— Điều đó đã hẳn.

Chúng ta phải đổi phó gay go với bọn nhà báo.

— Bà cũng không phải lo, tôi đã có kế hoạch khủng bố tinh thần bọn nhà báo.

— Khủng bố tinh thần chúng nó.

— Phải như vậy chứ, không lẽ mình họp báo để chúng nó hỏi han hồn hào hay sao?

— Kế hoạch khủng bố bọn nhà báo thế nào chí có thể cho tôi biết được không?

— Nay giờ tôi đã là hội trưởng, chí là phó hội trưởng chúng ta còn có gì phải giấu giếm nhau nữa.

Bà Kim Chỉ bỗng thấy nhói lên ở trong lòng khi nghe bà Bá Đạo tuyên bố bà chỉ làm phó hội trưởng, như vậy là con đường chính trị của bà làm một bước thụt lùi, bà chửi thầm, cái con mẹ tham quyền cố vị. Nhưng bà Kim Chỉ cũng thừa khôn ngoan :

— Chức vụ của chúng ta phải do đại hội bầu lên, bây giờ chúng ta tự phong chức tước

cho nhau tôi e rằng chúng ta sẽ mang tiếng, vậy bây giờ chúng ta tạm coi chúng ta là hai người sáng lập viên, sau đó chúng ta sẽ tổ chức đại hội và chúng ta ứng cử, ai nhiều phiếu nhất làm hội trưởng, nhiều thứ nhì làm phó hội trưởng, nhiều thứ ba làm tổng thư ký, ngoài ra chúng ta còn đặt ra nhiều chức vụ khác nữa, như nội các chính phủ v.v...

Bà Bá Đạo thấy mình cũng hơi quá lố, bà đành nhượng bộ bà Kim Chỉ, mình lại gấp một đối thủ ghê gớm đây, nếu mình không khéo vận động đe con mẹ này làm hội trưởng thì thiệt thòi cho mình không phải ít. Nay giờ thì hai người bắt đầu lừa miếng nhau :

— Vâng, như vậy cũng được...

— Chí nên tiếp tục nói cho tôi biết kế hoạch áp đảo tinh thần báo chí.

— À vâng, cái đó cũng chẳng có gì khó, tôi từng giúp các thầy tờ chức những buổi họp báo nên tôi rất có kinh nghiệm, như thế này nhé, chúng ta họp báo thì bắt buộc phải có một cái phòng, chủ tọa đoàn ngồi trên bàn, dưới là các ký giả...

(CỘN TIẾP)

Thư hàng tuần

Góp vốn và xây dựng văn phòng Địa Phương cho Cơ Sở Nhân Chú

dựng các văn phòng đại diện địa phương. Thực ra, công việc chuẩn bị cho giai đoạn này đã thực hiện từ lâu và bước vào đầu tháng 7 tới đây, chúng ta sẽ chỉ còn lại một nhiệm vụ tương đối dễ dàng là kiện toàn các văn phòng đại diện đã thành hình. Những địa phương sẽ được lưu ý tới ngay trong khoảng thời gian đầu tháng 7 tới đây là Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thuộc vùng 1; Pleiku, Ban Mê Thuột, Đà Lạt, thuộc Cao Nguyên; Bình Định, Nha Trang, Phú Yên, Ninh Thuận thuộc miền Duyên Hải Trung Phần; Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An thuộc vùng 3 và Kiên Giang, Cần Thơ, Châu Đốc, Bạc Liêu thuộc vùng 4.

Ban Điều Hành xin đặc biệt lưu ý tất cả anh chị em Nhóm Viên, Cán Tỉnh Viên cũng như quí vị thân hữu tại các nhó m địa phương được nêu trên cố gắng súc thúc đầy gấp việc thâu vốn tại địa phương sớm hoàn tất để có thể chuyển sang giai đoạn hoạt động kế tiếp đúng với hạn định. Riêng tại các địa phương khác, Ban Điều Hành hy vọng có thể thực hiện các cuộc tiếp xúc với quí vị thân hữu, cùng anh chị em Nhóm viên cảm tình viên nội cuối tháng 7 để phát triển thêm các cơ cấu hạ tầng của cơ sở.

Tất nhiên, hy vọng này vẫn lệ thuộc vào giai đoạn thâu vốn rất nhiều, nên Ban Điều Hành xin được phép nhắc nhở một lần chót là quí vị cùng các anh các chị hãy cố gắng tới mức tối đa để việc gộp vốn phải được hoàn tất nội tháng 6 này.

Saigon ngày 17.6.1971

BAN ĐIỀU HÀNH

CƠ SỞ BÁO CHÍ NHÂN CHÚ



MUA ĐÈ ĐANG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY GIỚI

COTRACYN

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

SỰ CÔNG HIỆU
MANH LIỆT
CUA

2 TRIỆU SINH
(RETACRYLIC + CHLORPHENIRAMINE)

3 KHẨNG SẢN
(SULFAMIDES)

SINH TỐ DR

Trị bệnh:

- BAN NÓNG, BAN CUA
- THƯỢNG HẦM
- CẨM HỒ, SUNG PHỔI
- NEURITIC
- GHE, Ở TOÉT VẾT ĐAU
- SUNG MÙ, LÂM SỐC
- CÓ GỐI THƯỐC BỘT
- RIÊNG CHỐNG EM
- ĐỐI MÌNH TRẮM

COTRACYN COTRACYN
HAUSER HAUSER

Thề lệ gửi tiền cho cơ sở xuất bản báo chí Nh.Chủ

(ĐĂNG LÀN CHỐT)

THỨ 1 : Các thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên đã hứa góp vốn chỉ nên gửi tiền về cho cơ sở, sau khi nhận được bản Hợp Đồng do Ban Điều Hành gửi về. Việc gửi bản Hợp Đồng đã được khởi sự thực hiện từ ngày 27-5-71.

THỨ 2 : Tiền gửi về cho cơ sở phải được gửi qua trung gian bưu điện. Các thân hữu, cảm tình viên hay nhóm viên đã hứa góp vốn phải đích thân tới các ty, sở bưu điện gần nhất mua bưu phiếu gửi về cho cơ sở số tiền hứa góp.

THỨ 3 : Bưu phiếu và một bản hợp đồng đã có chữ ký của thân hữu, cảm tình viên, nhóm viên ở dưới khoản ghi người góp vốn phải được bỏ chung vào 1 phong bì và gửi bảo đảm về cho Ban Điều Hành.

THỨ 4 : Bưu phiếu và thư bảo đảm đề gửi cho ông Vũ Thế Ngọc địa chỉ 143 Cống Quỳnh, Saigon 2.

THỨ 5 : Thân hữu, cảm tình viên, nhóm viên góp vốn cần giữ lại cuống bưu phiếu và một bản hợp đồng để làm bằng về sự đóng góp của mình.

THỨ 6 : Sau khi nhận đủ số tiền đóng góp và các bản hợp đồng, Ban Điều Hành sẽ lập danh sách ghi rõ số tiền đóng góp của mỗi người. Danh sách này sẽ được gửi tới mỗi thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên trước ngày 1-7-1971.

THỨ 7 : Thân hữu, cảm tình viên, nhóm viên cần lưu ý : Chỉ gửi tiền theo cách thức đã ghi rõ trong các điều trên ngoài ra tuyệt đối không theo một cách nào khác, nhất là bằng cách trực tiếp trao tay cho bất kỳ một cá nhân nào.

TÓM LẠI

Tiền gửi về cho CƠ SỞ NHÂN CHỦ xin gửi bằng Bưu Phiếu
và đề cho :
VŨ THẾ NGỌC
143, Cống Quỳnh — Saigon 2

Giải đáp VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG THUẬN

Như đã nói rõ trong số báo trước, vì có nhiều bạn còn nêu thắc mắc liên hệ với việc góp vốn sau khi đã nhận được bản hợp đồng, nên mục này đã được mở ra để trả lời các thắc mắc trên. Cũng xin nhắc lại rằng trong khuôn khổ mục này, chúng tôi sẽ chỉ nêu các thắc mắc chứ không tên người đưa thắc mắc hứa có đủ chỗ để trả lời tương đối đầy đủ cho quý vị.

Sau khi nhận được bản hợp đồng, cần phải làm gì ?

— Chúng tôi đã trình bày khá kỹ về việc này. Nay xin tóm lại như sau : sau khi nhận được bản hợp đồng, xin quý vị ghi các chi tiết cần thiết vào những dòng còn để trống và ký tên ở dưới cuối nơi dành cho «người góp vốn». Xong quý vị tới bưu điện mua mandat gửi số tiền định góp về cho cơ sở, Nhờ hoàn lại cơ sở một bản hợp đồng. Quý vị sẽ chỉ giữ một bản cùng với cuống mandat thôi. Bản hợp đồng gửi về cho cơ sở xin gửi kèm với mandat và để cho ông Vũ thế Ngọc.

Chừng nào, Ban Điều Hành Cơ Sở sẽ lập xong danh sách người góp vốn chính thức để gửi tới mọi người ?

— Sau khi nhận mandat của tất cả mọi người, BDH sẽ lập danh sách trên. Theo chương trình định trước thì vào cuối tháng 6-71, danh sách này phải được lập xong. Tuy nhiên, muốn thực hiện đúng như thế, quý vị cần gửi gấp số tiền hứa góp về cho cơ sở trước ngày 30-6-71.

Ngoài việc được quyền hạn và quyền lợi được ghi rõ trong bản hợp đồng người góp vốn có trách nhiệm với cơ sở như thế nào ?

— Người góp vốn là một trong số các chủ nhân của tờ báo nên phải có trách nhiệm đối với việc phát triển tờ báo. Chi tiết về quyền hạn và trách nhiệm của người góp vốn hiện đã được Ban Điều Hành Cơ Sở ghi lại trong một văn kiện được gọi là Bản Dự Thảo Về Qui Chế Điều Hành Cơ Sở. Văn kiện này sẽ được gửi tới mỗi người để

● ANH HOÀNG THANH (Tam Kỳ) : Sau khi một số công việc đang chờ dang hiện nay tạm hoàn tất, sẽ tính đến việc giới thiệu cho các anh em ở địa phương gặp nhau. Hy vọng rằng trong cái hoàn cảnh tương đối có nhiều thời giờ để suy nghĩ, anh em sẽ phát biểu được nhiều ý kiến tốt đẹp cho đoạn đường hoạt động tương lai của chúng ta. Về những phong trào như X. Nhắc trong thư, có nhiều triền vọng là chúng ta sẽ thúc đẩy nỗi, tất nhiên vẫn với điều kiện là phải tò chúc xong được tờ báo cho cơ sở và lấy đó làm một trong số các phương tiện vận động.

● TRẦN ĐÌNH QUYỀN (KBC 490) : Đã nhận thư của Quyền. Tài liệu liên hệ tới cơ sở đã được chuyển về địa chỉ do Quyền ghi chắc là Quyền đã được trong dịp về phép chủ nhật hoặc không thì có thể là ở đó đã chuyển cho Quyền. Chắc dạo này mệt lắm, nhưng ráng thư về, nếu có chuyện cần.

● NHỊ THU (Pleiku) : Nhận được thư nhớ cho biết tin ngay Thư về tòa soạn. (UT)

● VŨ HOÀNG (Pleiku) : Gửi về địa chỉ tại Lê Lợi một số tài liệu nhờ Hoàng lo gửi cho anh chị em ở trên đó. Có gì trực trặc xin thông báo cho biết gấp. (UT)

● CHU TẦN (Cần Thơ) : Đang chờ tin vùng 4 hết sức. Bị kẹt gi mà bỗng dưng im lìm vậy. Ráng về Saigon hoặc thư về ngay.

● ANH TRẦN V. CẨM (BMT) : Sau khi gửi thư cho anh thì gặp Đ. từ BMT về. Mong rằng công việc ở trên đó sẽ được anh lo xuôi lót hết. Đang cố thu xếp để có thể gặp các anh tại BMT hầu tính toán công việc và tâm sự với nhau

xin thêm bớt ý kiến hầu đúc kết thành một văn kiện chính thức có hiệu lực của một văn kiện qui định các nguyên tắc hợp tác cẩn bản, trong đó vai trò của BDH cũng như của người góp vốn sẽ được mô tả một cách rõ ràng. Chúng tôi hy vọng giai đoạn góp vốn sẽ chấm dứt sớm đúng dự định là cuối tháng 6 để có thể gửi tới quý vị văn kiện này vào đầu tháng 7-71.

Nhắn tin

một lần. Có gì cần, xin anh cho biết ngay. Cũng xin anh nhắc nhớ anh em cố gắng hoàn tất việc góp vốn trước ngày 30-6-này.

● ANH MD (Nha Trang) : Thư và tài liệu đã được chuyển về địa chỉ ở đường Độc Lập. Đang chờ tin anh từng ngày. Xin cho biết gấp.

● ANH HẢI TRIỀU (Nha Trang) : Xin cho biết gấp về những tài liệu được chuyển tới anh và nếu có thể, cả ý kiến về Nhóm đại diện tại Nha Trang. Nếu 25/6 về Sài Gòn, nhớ ghé tòa soạn Đời vào khoảng từ 15 tới 18 giờ.

● ANH HÀ VĂN THÀNH và ANH HOÀI PHƯƠNG LINH

(Phú Yên) : Nhớ cho biết rõ về việc phân phối tài liệu tại đó ra sao. Tài liệu đã được chuyển tay về địa chỉ của hai anh. Nếu cần thêm, cũng xin cho biết gấp để còn kịp sắp đặt.

● ANH NGUYỄN TRỌNG KHA (Ninh Thuận) : Thư và tài liệu cho các anh em ở Ninh Thuận được chuyển tới anh từ đầu tuần trước. Xin anh lưu ý anh em ráng hoàn tất công việc đúng hạn kỳ đã qui định để công việc có thể khởi sự vào đầu tháng tới. Chờ tin anh, nhất là về những điều đã ghi trong thư gửi anh.

● THẦY HẠNH NGỘ (Nghệ An) : Thư bị thất lạc thành thử không biết địa chỉ để gửi tài liệu. Xin Thầy vui lòng thông báo lại cho biết địa chỉ để có thể gửi gấp tài liệu ra.

● ANH DƯƠNG LINH (C.R) : Đang đợi tin anh về những việc đã đề nghị trong thư gửi ra. Xin cho biết đã nhận được thư chưa và nếu đã nhận thì công việc ra sao.

● ANH VĂN TRAI (Nha Trang) : Kèm trong tài liệu gửi cho anh còn có tài liệu của các anh chị Hoa, Huyền và Giảo. Mong anh sẽ chuyển gấp giúp và cho biết kết quả về những điều đề nghị với anh đã ghi trong thư.

DANH SÁCH THÂN HỮU ĐÃ GỬI TIỀN VỀ CƠ SỞ

Ngày thứ năm 17-6-1971, BDH Cơ Sở đã nhận được loạt thư đầu tiên gửi kèm theo mandat góp vốn cho cơ sở. Sau đây là danh sách các thân hữu đã gửi loạt thư đầu tiên đó cùng với chi tiết số vốn đóng góp cho cơ sở :

- 1) NGUYỄN VĂN THÀNH (Gia Định) góp 5.000đ
- 2) VĂN TIẾN HÙNG (Chợ Lớn) góp 10.000đ
- 3) TẠ ĐÌNH THƯỜNG (Sài Gòn) góp 30.000đ
- 4) ĐẶNG HỮU NGHĨA (Chợ Lớn) góp 5.000đ
- 5) TRẦN NGỌC NGÀ (Gia Định) góp 10.000đ
- 6) ĐẶNG THỊ LONG (Gia Định) góp 40.000đ
- 7) LÊ THỊ TÚ LOAN (Đà Nẵng) góp 10.000đ

Chúng tôi sẽ lần lượt đăng danh sách quý vị góp vốn qua thư từ nhận được từ ngày thứ sáu 18-6-71 tới hết ngày thứ năm 24-6-71 trong số báo sau.

BAN ĐIỀU HÀNH C. T. H. B. GỬI CÁC BẠN HỌC SINH S.V.

Trong khuôn khổ chương trình «Học Bằng Nhóm HTN» và tuần báo «Đời» tính tới tuần lễ vừa qua, Ban Điều Hành Chương Trình đã nhận được 74 hồ sơ xin cấp học bằng. Ban Điều Hành đã phân loại, xét và quyết định cấp 30 học bằng cho các em trong đợt đầu (danh sách đăng trong báo «Đời» số này) cộng với số học bằng đã cấp phát từ trước, tổng số học bằng do Chương trình Học bằng Nhóm HTN và Tuần báo «Đời» cấp đã lên tới con số 52 học bằng.

Tuy nhiên, như các em đã biết rõ, theo kế hoạch dự trù, chương trình sẽ tiếp tục cấp tới mức tiêu chuẩn 200 học bằng trong niên khóa 1971 - 1972 này.

Sở dĩ trong đợt đầu Ban Điều Hành chỉ quyết định cấp 30 học bằng vì cho tới nay sự vận động về tài chính của BDH mới chỉ đạt tới mức dù khả năng cũng ứng cho con số trên.

Tuy nhiên, chiếu theo mức độ hưởng ứng đã được ghi nhận bằng thực tế, BDH tin tưởng rằng danh sách cấp học bằng đợt 2 sẽ được công bố trong một thời gian không lâu nữa. Các em sẽ được liệt vào danh sách đợt 2 này sẽ được chọn lựa từ số 44 em đã gửi đơn và tất nhiên từ số những đơn mà BDH còn tiếp tục nhận được. Theo chương trình đã dự trù thì danh sách đợt 2 sẽ được công bố trong khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới đây và BDH hy vọng sẽ thỏa mãn được tại một tỷ lệ tối đa số hồ sơ đã gửi về và được cấp học bằng, xin các em gửi thư xác nhận một lần cuối để chỉ liên lạc và trường sở đã chọn lựa cho niên khóa tới của các em. Việc cấp phát học bằng sẽ được thực hiện sau khi BDH nhận được đầy đủ thư thông báo các chi tiết trên.

Saigon ngày 18-6-1971

BAN ĐIỀU HÀNH

Chương Trình Học Bằng Nhóm HTN và báo «Đời»

PHIẾU AN NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, Họ :

Địa chỉ :

đồng ý ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG do nhóm Hà Thúc Nhơn và tuần báo «Đời» tổ chức, bằng cách đóng góp :

A.- Một số tiền là _____

B.- Một số học bằng theo các chi tiết sau

1) _____ học bằng toàn phần (4.000\$)

2) _____ học bằng bán phần (2.000\$)

3) _____ học bằng khuyến khích (1.000\$)

trong thời gian là _____ tháng, kể từ tháng _____ 1971

Ngày, tháng, năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo «Đời» cho ông VŨ THẾ NGỌC

BẢO ĐẠI

(tiếp theo trang 92)

bè ngọc đã biết bao lần ngâm đãng nuốt cay. Từ nay trăm lấy làm vui được làm dân một nước độc lập...

Sự thoái vị của vua Bảo Đại chứng tỏ cái tu trưởng quàng đại của ông. Những có người đã chờ là ông không biết nắm lấy cơ hội khi VM chưa có binh lực gì cả, trong khi đó người Nhật nói sẽ giúp đỡ diệt VM nhưng ông đã từ chối sự mang tiếng cõng rắn cắn già nhè. Ông yêu nước nhưng làm chính trị non chì vì những thái độ mỉa thương, kẽ cẩn. Ngay cả vụ ông bị Ngô Đình Diệm truất phế cũng vậy. Có người hỏi ông, ông đáp bằng giọng trầm tĩnh : «Ông ta (chỉ ông Diệm) muốn nắm quyền thi bảo tôi, tôi nhường ngay việc gì phải làm vậy. Hơn nữa, ông ta cũng là cựu thần của triều Nguyễn chứ nào phải ai xa lạ».

Tôi cũng nghĩ như 1 anh bạn vẫn của tôi rằng, nơi vua Bảo Đại con người tài hoa, phóng túng và nghệ sĩ của ông đã nhiều pheo lấn át con người chính trị. Và cũng từ suy luận đó, tôi thấy giải pháp Bảo Đại tung ra trong lúc này có vẻ như cuối mùa. Mái dù cho Bảo Đại có trong sạch, thiêu chí, yêu nước đến mấy cũng khó có thể cứu vãn nổi được gì trong cái tình thế một con én không làm nên mùa xuân ở mảnh đất này,

SÁCH MỚI

ĐỜI mới nhận được
thi phẩm :

Säu duyên kiếp

của
HOÀNG HOA LAN

do tác giả gửi tặng. Xin
giới thiệu SÄU DUYÊN KIẾP
với toàn thể bạn đọc và cảm
 ơn tác giả.

TRONG RỪNG BĂNG NHẠC...

● **Đứng giữa rừng băng nhạc với cả ngàn cuốn băng của hàng chục hiệu băng nhạc khác nhau, chắc hẳn quý vị phải thắc mắc :**

- Làm sao chọn một cuốn băng nhạc cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ, mọi gia đình đều thích thú ?
- Làm sao chọn một cuốn băng nhạc có giá trị vượt khôn gian, thời gian ; dù ở quê nhà hay hải ngoại cũng nghe được quanh năm suốt tháng mà không nhảm chán ?

● **Xin thưa, chỉ có cuốn băng nhạc nào ghi lại những khúc tình ca quê hương bất diệt với âm điệu dân tộc ngọt ngào muôn thuở mới làm quý vị thỏa mãn !**

Đó, cuốn băng nhạc độc đáo và giá trị nhất hiện nay !

BĂNG NHẠC TRƯỜNG SƠN DUY KHÀNH thực hiện

Cuộn I : Chủ đề «Hát Giữa Quê Hương»

● **BĂNG NHẠC TRƯỜNG SƠN** qui tụ 12 giọng ca dân tộc truyền cảm nhất nước trong 20 ca khúc bắt hủ về quê hương chiến tranh, quê hương thanh bình của 30 năm tan nhiec !

● **Ở SAIGON, TÌM MUA NGAY TẠI CÁC ĐẠI LÝ :**

- Radio MINH CHÂU, góc đường Lê Lợi, Công Lý.
- LITA, nhà hàng Thanh Thé trông sang Thương Xá Tam Đa (Crystal Palace).
- NGỌC HÂN, 85 Thương Xá Tam Đa (đầu cầu thang lầu 1).
- NAM THẠNH, 29 Võ di Nguy (Chợ Cũ).

● **TỔNG PHÁT HÀNH :**

- DIEN HONG, 66 Lê Lợi, Saigon.
(Đại lý các tỉnh xin liên lạc ngay với nhà Tòng Phát Hành DIEN HONG)

XIN LƯU Ý : — Mua băng nhạc TRƯỜNG SƠN, quý vị tìm cho được băng chính với mặt bìa in OFFSET 4 màu thật mỹ thuật.

— Quý vị mua phải băng seng lại, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về kỹ thuật âm thanh !

TÂM SỰ BẢN ĐỜI

CÁI BÀI BÁO ĐỜI

Kính Gởi Quý Vị Ban Biên Tập
Báo Đời

Tôi là một độc giả của báo Đời-
bắt đầu từ số 1 đến 83 này.

Thời gian qua những đề mục
của tờ báo đã không làm cho độc
giả chán nản, mà ngược lại đều
cảm thấy thích thú và bồ ích cho
trí óc, đều đó đã chiếm được nhiều
cảm tình mà độc giả đã dành cho
quí vị.

Thưa quý vị ! Riêng tôi xin có
một đề nghị. Nếu có thể mong
quí vị chấp nhận.

Trong những số báo trước đây
và ngay cả số 83 này, ngoài bìa
tờ báo có hình một phụ nữ «không
quần áo». Mang danh tờ báo đứng
đàn và chân chính mà đề những
hình ảnh như thế ra ngoài thì
không hay lầm và giá trị của nó
sẽ bị giảm. (Theo tôi nghĩ). Nhiều
lúc tôi mua nó ở sạp báo mang về
nhà (nếu có những hình ấy) tôi
không dám cầm ra ngoài mà phải
đẩy. Vì nếu có ai thấy sẽ cho tôi
đọc những bài báo lai căng «mất
bản chất thuần túy dân tộc» như
có một hai tuần báo đã xuất hiện.

Với đề nghị «hiền cẩn» đó.
 Mong quý vị có thể thay cái hình
ngoài bìa bằng những loại khác,
chẳng hạn như bức tranh nói tiếng
của thế giới hoặc những hình ảnh
một nơi nào đó trên chiến trường
của chiến sĩ ta. Chắc sẽ hay hơn.

Một độc giả
(Cam Ranh)

THÁI ĐỘ CỦA CÁC Y TÁ
Bệnh viện tinh lý
Giờ tròn ngày 30 tháng 04
năm 1971

Kính thưa ông,

Là một chiến sĩ sống trong miền
đồng chia nước mặn, làm bạn
với muối mèo, sương lam và

chuồng khỉ. Tôi không theo một
đảng phái, một xu hướng chính
trị nào, chỉ biết lấy chiến thắng
làm vui và Cộng sản là kẻ thù số
một của tôi.

Là một người chiến đấu với tất
cả nhiệt thành, để chống lại ảo
vọng xâm lăng của Cộng sản, hàng
ngày theo dõi báo chí thấy những
tên làm giàu nhờ chiến tranh,
những con cáo già núp dưới một
sắc áo này hoặc một sắc áo khác
để mua thêm xe hơi, nhà lầu, để
cho vợ con của chúng nó có đủ
tiền để đi học ngoại quốc và trốn
quân địch. Tôi cũng đứng đúng
vì nghĩ rằng mình chỉ là một giọt
nước của đại dương thì có làm
nên trò trống gì được, chỉ biết là
cố gắng làm sao để làm được bồn
phận của mình để khỏi tủi thẹn
với lương tâm. Nhưng đau buồn
nhất là chúng tôi những con người
bị thương thì các ông có thời
quá cảm, lao mình vào họng súng
của kẻ thù để mong đem lại chiến
thắng cho đồng bào xú sở. Những
thằng bạn của tôi ngã gục nó vẫn
mim cười vì chúng nó không hèn
nhát, chúng nó đã đem xương
máu để trả đắp cho nền hòa bình
của xú sở. Còn tôi thay vì chết đi
chắc có lẽ tôi sẽ được sung sướng
như những thằng bạn của tôi.
Nhưng tôi không chết mà chỉ bị
thương, tôi được đưa từ chiến địa
về nhà thương bằng trực thăng
để chứng kiến thêm nhiều việc đau
lòng mà từ trước đến giờ tôi
không được chứng kiến.

Tôi được chứng kiến và nghe
những người bạn y tá của tôi
những câu như: Ở đây, có «y tá»
mà không có có «y công» những

lời cần nhẫn trách móc nhau
tiếng chửi thề thô tục và thái
lạnh lùng vô trách nhiệm
những y tá trong bệnh viện. Thì
bọn nằm kề giường tôi kề lại
tôi rằng nếu nó có khoảng mìn
lầm hoặc hai chục ngàn thì chí
nhó khói phải bị cưa chân. Có
như vậy được sao ông ?

Chún tôi những thằng lính chỉ biết chí
đấu đến giọt máu cuối cùng, đe
nay bị thương thì được đổi
để mua thêm xe hơi, nhà lầu, để
cho vợ con của chúng nó có đủ
tiền để đi học ngoại quốc và trốn
quân địch. Tôi cũng đứng đúng
vì nghĩ rằng mình chỉ là một giọt
nước của đại dương thì có làm
nên trò trống gì được, chỉ biết là
cố gắng làm sao để làm được bồn
phận của mình để khỏi tủi thẹn
với lương tâm. Nhưng đau buồn
nhất là chúng tôi những con người
bị thương thì các ông có thời
quá cảm, lao mình vào họng súng
của kẻ thù để mong đem lại chiến
thắng cho đồng bào xú sở. Những
thằng bạn của tôi ngã gục nó vẫn
mim cười vì chúng nó không hèn
nhát, chúng nó đã đem xương
máu để trả đắp cho nền hòa bình
của xú sở. Còn tôi thay vì chết đi
chắc có lẽ tôi sẽ được sung sướng
như những thằng bạn của tôi.
Nhưng tôi không chết mà chỉ bị
thương, tôi được đưa từ chiến địa
về nhà thương bằng trực thăng
để chứng kiến thêm nhiều việc đau
lòng mà từ trước đến giờ tôi
không được chứng kiến.

Tôi được chứng kiến và nghe
những người bạn y tá của tôi
những câu như: Ở đây, có «y tá»
mà không có có «y công» những

Một độc giả (KBC 7072)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Chúng tôi vừa nhận được quyển san:

Chính Văn

do bạn đồng nghiệp NG. MẠNH CÔN chủ trương và chủ biên
Báo khò rộng, dày 130 trang, giá bán 100đ. Bài vở gồm những sáng
tác đặc sắc của NGUYỄN MẠNH CÔN, MAI THẢO, THANH
TÀ & TUYỀN, DOAN QUỐC SỸ, cùng những bài nghị luận cũ
Luật sư VƯƠNG VĂN BẮC, của Đại tá NGUYỄN TỬ ĐÓA, Cục
Trưởng Cục Quân Nhu v.v...

Ngoài ra, còn thấy được trích đăng nguyên văn một bài đại
luận của Thượng tướng VC Song Hào (Chính ủy toàn quân BV).

Chúng tôi trân trọng giới thiệu báo CHÍNH VĂN cùng bạn
đọc thân mến, và thành thực chúc bạn đồng nghiệp phát triển
được mạnh mẽ, lâu dài.

ĐÓI

HỘP THƯ TÒA SOẠN

Nguyễn Văn Giáo (Nha Trang): Bài đó có lẽ thích hợp cho trang
tham luận của một nhật báo hơn. Xin giữ lại cho NC vậy.

Thái Văn Hiền (Đà Nẵng) và Phan Hải (Bình Định): Dưa những
vấn đề đó lên mặt báo cũng chẳng thay đổi được gì. Xin giữ làm tài
liệu cho một dịp nào đó thuận tiện hơn.

Lý Thiên Đạo (Qui Nhơn): Đã nhận được bài C. Cung đã gửi thư
cho bạn, kèm theo một số tài liệu của cơ sở NC để nhờ phân phối giùm
Xin cho biết đã nhận được chưa.

Dừa Đặc (Trà Vinh): Lớp đó, theo chỗ chúng tôi biết, hiện nay
chưa ở đâu mở.

VỊ CHÍNH THẠNH (Phù Cát): Cảm ơn ông về những điều viết
trong thư.

HÀ TĂNG CHI (Quảng Tin): Xin ông theo dõi kết quả vụ đó xem
thái độ của giới hữu trách ra sao. Tùy thái độ này, chúng tôi mới có
thể lên tiếng được.

NGUYỄN HỮU HY (Quảng Ngãi): Chúng tôi nghĩ là ông nên gửi
thư thẳng cho báo Dân, đòi báo đó đính chính thì tốt hơn.

NGUYỄN XUÂN HUY (BMT): Sẽ phò biến ý kiến của ông về
bầu cử trong một số bài tới.

Tòa soạn mới nhận bài và thư của các bạn có tên sau.

Trần Ngọc Kim (Phan Thiết) Nhật Dân (Tam Kỳ) Đông Ngàn (Saigon)
Lâm Thủy Kim Trâm (Nha Trang) Nguyễn Như Huy (BMT) Ī.C.P (Cam
ranh) Trần Quang Ruệ (Biên Hòa) Thành Thương Hoài (Saigon) Văn
Đình Nhất Lăng (kbc4091) Nguyễn Nhứt (kbc 3465) Lê Minh Liệt
(Vinh Long) Nguyễn Đăng Phong (Cam Ranh) Đoàn Ngọc Thép (Saigon)
Sophantheta (Sóc Trăng) Lê từ Nương (Saigon) Thủ Nhân (Tây Ninh)
Trần Quang Thiều (kbc 6143) Nguyễn Xuân Trung (kbc 3567) Trường
Thanh (Mỹ Tho) Lê Văn Kỳ (kbc 4100) Ngô Ngọc Hùng (Saigon) Vũ
Thế Phong Trần (Hội An) Đông Tịnh (Saigon) Tú Sỹ (Saigon) Văn Phan
(Cần Thơ) T.T.H (Nha Trang) Ngọc Thùy Khanh (kbc 4027) Cao Nhật
Quyết (Ninh Hòa) Trường Hán Vi (Long An) Vương Đại Lợi (?) Châu
Hồ (Huế) Hoàng Hữu Ý (kbc 3568) Ngô Kim Thu (Saigon) Nguyễn
Đăng Phong (Cam Ranh) Lê Sa (Phan Rang) Trường Phương Huy
(kbc 6143) Khuê Việt Trường (Nha Trang) Thành Thảo (?) Hoàng Anh
Tâm (kbc 6880) Lê từ Nương (kbc 6984) Ngô Văn (Saigon) Thành
Cầm (Saigon) Nguyễn Bình (Bình Định) Linh Truyền (Vĩnh Long)
Ngô Dụ Triệu (kbc 3328) Võ Duy Chung (Ph. Rang) Nguyễn Văn Dũng
(Tam Kỳ) Bùi Văn Đạt (kbc 4302) Sa chi Lệ (Tây Ninh) Xin các bạn chờ
tin trong số báo tới.

«Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ»
tục gọi : — « NHẤT DẠ NGŨ
GIAO SINH LỤC TỨ »

Cần gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn
có thể làm Đế Vương trong tưởng tượng
khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGҮ
TỨ» tục gọi «NHẤT DẠ NGŨ GIAO
SINH LỤC TỨ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ được tinh
luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày
âm dương (28 ngày dương và 21 ngày
âm) đê chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT
mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu
trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu
lưng lúc nửa đêm về sáng. Nhức mỏi các
 khớp xương. Thận suy hay hư. Đàn ông
liệt dương, đàn bà lạnh nhai. Vợ chồng
không thích chung chăn gối ! Những bậc
tuổi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo
bị bể tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt
bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một
ly nhỏ trước khi đi ngủ, quí vị hãy nằm
lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng,
lục phủ và giải khai 116 huyệt đạo chính,
từ ngón chân tới sợi tóc. Do đó, thất khiếu
được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ
tạo cho quí vị một «nội lực» tiềm tàng,
cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho
tuổi già đè... sống cho ra sống, hết cὸn
buồn nản, chán ngán cho kiếp sống vô vị
nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ tục gọi
Nhất Dạ Ngũ Giao Sinh Lục Tứ luôn luôn
xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi
của nó.

TRÀ LỜI THƯ HỎI THUỐC :

Bà HÒA 53 tuổi (BH): Xin bà vui lòng
cho địa chỉ mới. Địa chỉ kia đã bị thất
lạc. Kính.

Ông H.P. LINH (TH): Giá mỗi chai là
1.250đ. Còn tùy theo căn bệnh mới biết
được giá trị thuốc thế nào !

Đại úy NVN : Thuốc uống vào cơ thể
y như sạc điện vào bình điện. Nếu chúng
ta xài phung phí điện (sức khoẻ) tức nhiên
binh sẽ mau hết điện.

Ông X (Saigon) : Ông bị liệt dương
mà dùng có 2 chai rượu thì tình dịch đã
đặc lại và biết cảm hứng — Nhưng ông
không từ bỏ được tánh thủ dâm làm sao
hết hồn ? Tôi thành tâm khuyên ông chơi
thể thao hoặc pinic ngoài trời, buổi tối
đánh cờ tướng, lén giường ngủ hay đọc
sách « Lắc Nhân Tâm » hay « Rèn Nhẫn
Cách » hoặc đọc thơ Nguyễn Công Trứ...

bà LÝ BÍCH VÂN
219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon

SAIGON 36m

(tiếp theo trang 27)

nước vừa nhiều vì là vừa tinh mịch, Cái ông nào đặt Tú Xương thật oái oăm ! Người ta tự hỏi Tú Xương và gia đình Tú Xương ở đây, ở cái vị la nào hay toàn là người ngoại quốc và những người Giao chi giàu kết xù ở ?

Trên đường Lê Qui Đôn không có thư viện VN mà lại là Thư viện Abraham Lincoln của Mỹ và trước kia còn có trường J. J Rousseau của Pháp. Thư viện quốc gia của mình thì lại xây ở gần chợ Bến Thành đầy tiếng động. Saigon nó loạn xà ngầu là thế !

Những đường có những điểm lầm cảm khác cũng phải kể tới đường Bùi Thị Xuân, đây là đường báu hoa cướp cho những người chết. Hôm nay thấy xe

đậu nỗi đuổi mua hoa thì dân đen biết ngay có ôn mạng ký «tịch cốc», tí như tướng Trí chẳng hạn.

Đường Nguyễn tri Phương là đường của nghèo sò, hột vịt lộn, khô mực...

Đường Ngô thời Nhiệm, ban ngày là nơi người ta ăn bún bò Huế, là nơi các nữ sinh Gia Long thường tụ tập trước và sau giờ học, nhưng ban đêm đây là nơi để các người tinh nghèo không có phòng riêng, không có nhà cửa làm nơi hò hẹn, tâm tình, trao hồn !

Những đường bao quanh bệnh viện Cộng Hòa là những ô điểm công khai.

Nói chung thì Saigon có hai điểm khác với nhiều thành phố trên thế giới đó là dân chúng bị xét giấy thường trực trên đường và không được đi suốt đêm, Bài viết tạm dứt một cách cất đường đột ở đây,

KHUÔN MẶT MIỀN NAM...

(tiếp theo trang 25)

dâng và bẽ thế, dù đã có nhiều lãnh tụ được đưa ra. Nói cho đúng thì cho tới nay, chính trường VN vẫn còn nằm trong phạm vi diễn biến của cải công thức thời thế tạo anh hùng và có lẽ đây là điều mà đa số điều không ưa thích. Bởi vì đường nhữkhông có mấy ai hiện nay phản đối ý nghĩ cho rằng VN rất cần một bàn tay chuyên đổi thời thế, và đường như hết thảy đều cho rằng chỉ với bàn tay đó chính trường VN mới hy vọng được đưa ra khỏi hoàn cảnh hiện hữu.

Ngoài những nét chính yếu đó, người ta cũng thấy rằng sự cam chịu trước các thế lực quốc tế đã trở thành một nếp sinh hoạt và suy tư trong chính trường VN. Ai cũng hiểu rằng Bảo Đại thực sự không có một lực lượng nào mà chỉ có một lá bài trong tay các cường quốc. Nhưng trước dư luận về sự tái xuất hiện của lá bài đó đã có những người ngồi chờ đợi hoặc trong lo lắng hoặc trong vui mừng. Tất nhiên không ai chờ đợi phải có những phong trào đấu tranh chống lại các nguồn dư luận, nhưng thái độ chờ đợi một nguồn dư luận có thể thành sự thực đủ cho thấy một nhược điểm khá nặng nề của chính trường miền Nam Việt Nam. Thành ra B. Đại có trả về hay không không hẳn là

một vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng hiện đang nằm trong tình trạng lo lắng hoặc vui mừng trước nguồn dư luận Bảo Đại có thể trở về.

Một hống hinh của lễ vắng lang làm nỗi bật nhược điểm khủng khiếp của giai đoạn sinh hoạt hiện tại.

BÚP THÉP

TƯ THẾ VIỆT NAM

(tiếp theo trang 19)

Nói vậy chúng tôi chỉ muốn chủ trọng tới mặt tinh thần. Còn thực tế thi cho tới nay, CS đã bị buộc phải bỏ mục tiêu chiếm đoạt MNVN, để chiếm cối Miền Lào. Họ chỉ còn có duy trì lực lượng khổng lồ, và cơ cấu tuyên truyền để quấy phá miền Nam.

Nếu HK muốn có một MN mạnh để đủ sức ngăn chặn sự hành trường của TC tại ĐNÁ, thì ngay bây giờ họ phải thay đổi quan niệm và chính sách tại NV. Không những phải tôn trọng mà còn phải khích lệ và tạo cơ hội cho tinh thần chủ động dân tộc của người dân VN phát huy. Để thanh lọc tham nhũng thối nát trong nội bộ, đồng thời có một niềm tin để bệ đỡ lực lượng khổng lồ và tuyên truyền của CS. Người Mỹ đừng quá sợ người Việt không biết điều với người Mỹ. Chỉ cần người Mỹ biết điều thì sẽ có sự đáp ứng tương ứng.

Mỗi ngày một lần, chỉ một lần thôi — Giám thị vứt qua cửa cho chúng tôi một vài nắm cơm nấu dở sống dở chín, nó rời cả xuống đất vào rác bụi do bẩn. Ba người chúng tôi phải chia nhau mấy nắm cơm ấy rồi cầm bằng tay mà ăn. Riêng tôi gấp sự may mắn là cũng ở chung một xà lim với hai tù nhân rất đáng quý mến, cả hai đều là cựu công chức. Tôi thấy ở các ngăn xà lim bên cạnh, cứ đến giờ phát cơm họ tranh đánh nhau đánh nhau ầm ĩ, trước bộ mặt vui thú của các giám thị. Trong cảnh tượng thật là bỉ ổi, nhưng thôi ta cũng nên hiểu cho đám tù nhân này : Chinh quyền đã đầy họ tới mức sinh sống như loài vật rồi.

Một hôm, trong xà lim kế cận, một tù nhân bị bạn cùng giam bóp cổ chết. Bạn giám thị thản nhiên đứng nhìn không một cử chỉ, không một lời nói — Đén khi tấn tham kịch châm dùt, bọn họ bảo nhau rằng : «Thôi, càng tốt, hôm nay các bác sĩ lại có thịt xai !» Mãi về sau tôi mới hiểu nghĩa chính xác của câu nói này.

Đến buổi thẩm vấn lâu thứ hai tôi cũng đã hiểu đôi chút. Muốn bắt buộc tôi ký tên vào một bản khai tử thú tôi là một cán bộ của HK gửi tôi đây để phá hủy công cuộc cách mệnh của Quy ba, tên Thương sĩ kiêm thẩm phán xé xù dọa nạt tôi với đủ các đòn tra tấn tàn bạo nghe ra thi không kém gì những vụ tra tấn áp dụng trong các trại giam của Đức Quốc xã xưa kia. Tôi xin kẽ lại sau đây những đòn tra tấn mà hắn kẽ cho tôi nghe : Tẩm át-xít — in bình búa liềm lèn người tôi bằng những thoi sắt tung đòn — nuốt vào dạ dày những viên băng gòn tẩm dầu cặn. Dì gầu vào tò ong v.v...

(Còn tiếp)



Dùng toàn thuốc lá thơm thượng hảo hạng
Virginie chế ra : Ngon, Thơm, Dịu...

N và N



• MỘI NGÀY
CÓ HAI CHUYẾN BAY

**SAIGON –
ĐÀ NẴNG**

• MỘT CHUYẾN :
SAIGON – HUẾ

• MỘI TUẦN CÓ 5 CHUYẾN BAY
SAIGON – NHA TRANG

Băng phản lực cơ tối tân :
« BOEING 727 »

• 106 hành khách • 900 cây số/Giờ

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

HEPACHAUT



Mucle off ARTICHAUT
mucle off GAN BÒ TƯƠI
SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2

YẾU GAN
GÂY ÔM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGÚA MỄ DAY
THIÊU MÁU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MẸT



COTRACY

SU
CÔNG
MÃNH
CỦA

2 TRỰC TUYẾN
3 NHÀ SẢN XUẤT

• BAN NÓNG - BAN CÓA
• THƯỞNG HÀN
• VEN NEOT
• DỄ KHÓ KHÁM

• CẨM HỌ - SUNG PHỔI

• NHIỄM VI-TRÙNG

• GHÈ LỞ LOÉT - VỆT ĐAU
SUNG MÙ LÂM ĐỘC

• CỐ GÓI THUỐC BỎ
RIÊNG CHO TRẺ EM

• COTRACYL: COTRACYCIN
NAZER

• COTRACYL: COTRACYCIN
NAZER

MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC HỘP THƯƠNG MẠI

THUỐC ĐIỀU KINH
GYNOPAUSINE
VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI VN)

Triệu chứng:

- THẤY KINH CHẬM.
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HỘI XUÂN VÀ DÂY THI.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

KÝ-THƯƠNG NGÂN-HÀNG

COMMERCIAL INDUSTRIAL BANK

Công Ty Nặc Danh — Vốn 250.000.000. góp đủ

Trụ Sở : 422 Trần Hưng Đạo — SAIGON

(Góc Nguyễn Biểu — Trần Hưng Đạo)

Điện thoại số : 98.495 — 98.496. QS : 60.078 61.421

Điện tín : INCOMBANK

Thực hiện mọi nghiệp vụ ngân hàng

- Nhận và trả mọi tiền ký thác
- Cho vay dưới mọi hình thức
- Mở tín dụng khoản xuất nhập cảng
- Chuyển ngân
- Mở Trương Mục Tiết Kiệm

Tiếp đón nồng hậu

Phục vụ mau lẹ và kín đáo