

ĐỒI

Wason
DS 531
D 642 +

87

NỀN
**MỘT MA
HÒA BÌNH**



ĐỜI

87

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

ĐẶC BIỆT : NẾU MỘT MAI HÒA BÌNH

- NGHĨ VỀ HÒA BÌNH CHO CÁC XỨ NHƯỢC TIỀU đời
- MƠ MỌNG KHI HÒA BÌNH *hailieu*
- MỘT CÔNG THỨC TOÁN HỌC VỀ HÒA BÌNH đời
- HÒA BÌNH TỐI HẨY GIÚP GÁI ĐỈ HOÀN LƯƠNG *maiphuong*
- CHIẾN TRANH, HÒA BÌNH VÀ BỤI ĐỜI *maiphuong*
- NẾU *tetede*
- HÒA BÌNH MUÔN NĂM HAY HÓA BÌNH MUỐN NĂM *vánbinh*

2

CHẨN TRỊ

- CƠ HỘI CỦA TT THIỆU ĐỀ ĐI VÀO LỊCH SỬ *lydainguyen*
- MỘT SV QUỐC GIA VN BỊ SV CỘNG SẢN BẮT CÓC VÀ XỬ TRƯỚC «TÒA ÁN NHÂN DÂN» đời
- THANH MINH VỀ GIÁO HỘI CAO ĐẲNG TRUNG ƯƠNG VÀ THIỀN ĐÀNG GIÁO CHỦ đời

3

VĂN NGHỆ

- LUỒNG CẢI VÀNG *cungtichbiền*
- BÁ ĐẠO *nguyễnthuylong*
- MÀU XANH CỦA SAIGON ĐANG TẢN ƯA *haquyen*
- HỎI ĐẦU GỐI CÒN HƠN (*vàonghémienbắc*)
- MẮT VÀNG *hoànghaithủy*

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- ĐỘNG ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTN • ĐỜI LÂM CẨM • MỘT VÒNG THẾ GIỚI

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 87	TUẦN LỄ TỪ 17-6-1971 ĐẾN 24-6-1971
Tòa soạn 143-145 Công Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TƯ[?] và nhóM Sóng	GIÁ 50đ	Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Công Quỳnh SAIGON

Đầu tranh cho đối

Nghĩ về hòa bình cho các xứ nhược tiều

Thượng Nghị sĩ Mỹ Edward Kennedy vừa cho biết rằng Tổng Thống Nixon sẽ cố trì hoãn việc giải quyết chiến tranh VN cho tới cuối năm 1972. Theo lập luận của ông Kennedy, sự trì hoãn này nhằm vào việc ông Nixon muốn tặng cho quần chúng cử tri Mỹ một món quà vào dịp bầu cử Tổng Thống Mỹ: món quà hòa bình Việt Nam.

Trong khi đó, vào tuần lễ trước đây, một nguồn tin báo chí lại tiết lộ là Tổng Thống Nixon đã bắt đèn xanh cho cựu đại tướng Dương Văn Minh tranh cử Tổng Thống vào tháng 10 tới đây tại Việt Nam. Cả hai nguồn dư luận đều có thể đúng hoặc sai, tuy nhiên có lẽ ai cũng thấy phẫn nộ hoặc sai của dư luận quả thực không đáng kể. Điều đáng khen nhất chính là những điều kiện thực tế đã cho phép có người dám nghĩ như trên và khiến nhiều người vẫn tin rằng ý nghĩ trên có thể đúng. Những điều kiện thực tế đó nằm ngay trong thân phận của các quốc gia nhược tiều và quyết định thành cái thân phận nhược tiều trong thế cờ quốc tế của kỷ nguyên đế cao tuyết đối quyền dân tộc tự quyết hiện nay. Thật khó ai có thể tránh khỏi một ý nghĩ mai mài khi đối chiếu giữa cái thân phận nhược tiều với tính chất kè trên của kỷ nguyên này. Bởi vì, khi một nước có thể coi đời sống hòa bình của một nước khác chỉ là món quà do nhà lãnh đạo tặng riêng cho dân chúng của họ thì khâu hiệu tôn trọng quyền tự quyết dân tộc nói cho đúng chỉ là một tiêu ngữ bơm tráng trộn. Sự việc càng rõ rệt hơn nữa khi thực tế còn cho phép có người nghĩ rằng một nhân vật ra tranh cử Tổng Thống ở quốc gia này lại phải chờ phép của một nhân vật lãnh đạo ở quốc gia khác.

Trong những điều kiện thực tế đó, suy luận về diễn tiến của công cuộc vãn hồi hòa bình cho một quốc gia nhược tiều có lẽ chỉ là một việc hết sức vô ích. Bởi sự suy luận nếu chỉ dựa vào những yếu tố chủ quan của cuộc vận động xuất phát từ nội tình quốc gia đương chiến chắc chắn sẽ khó tránh khỏi tính chất không tưởng, mơ hồ. Ngược lại nếu dựa vào chiều hướng chính sách của các cường quốc thì sự suy luận đã được đặt trên căn bản mà mầm tim một hướng tới của các cường quốc chả chẳng hề có một nền hòa bình nào hết.

Thành ra, hòa bình dù được gọi đến hàng ngày, dù được đề cao trong từng lời nói, nhưng có lẽ còn phải lâu lắm mới thực sự xuất hiện. Thay vào đó, sẽ chỉ có một loại hòa bình quá tặng có tính chất mua vui trong chốc lát mà thôi. Tuy nhiên, có lẽ đó cũng đã là một giấc mơ quá lớn đối với các quốc gia nhược tiều hiện nay.

Đời

Không phải thiên tài, mà là thiên tài

Đầu Gối nhận được lá thư dưới đây của Phạm Duy góp ý về bài «Phạm Duy đã chết» trong Đời tuần trước, Đầu Gối cũng xin định chính Nguyệt san Học Tập của Cộng Sản không tố Phạm công Thiệu như Đầu Gối đã loan tin trong số trước mà là tố Nhất Hạnh. Đầu Gối đã viết lầm Nhất Hạnh thành Phạm công Thiệu. Vậy xin cáo lỗi cùng ông Phạm công Thiệu.

10-6-71

Thân gửi anh Chu Tử,

Vừa ở Quang Ngãi về thì được đọc bài anh viết về cái sự sống chết của tôi... muốn đến cảm ơn anh và nói chuyện Quang Ngãi, nhưng bị cảm cúm nên dành viết thư vậy.

Cũng nhờ bài báo của anh thì tôi mới được biết rằng nguyên san Học Tập của CS đã cho rằng tác giả bài hát Bà Mẹ GL đã chết, vì... lúc này có hàng ngàn hàng vạn bà mẹ Gio Linh mà không thấy tác giả đó đâu!!! Đọc xong, tôi buồn cười vì thấy Hà Nội lầm cầm thật: thiếu gì các nhạc sĩ ở ngoài Bắc như Đỗ Nhuận, Văn Cao và thiếu gì các nhạc sĩ nằm vùng ở trong Nam (tạm chưa nói tên) lại sao lại bắt tôi lầm lại những bài hát kè chuyện cái chết, và khi thấy tôi không làm thì cho tôi chết luôn? Nếu tôi thấy cần phải soạn bài hát nói lên thảm trạng của những người dân bị tàn sát thì, trước hết, tôi phải soạn cho hàng ngàn, hàng vạn nạn nhân của vụ Tết Mậu Thân! Hoặc ít ra thì cũng phải làm một bài tự khóc mình vì đã được báo chí Học Tập đăng cáo phó!!! (Tuy nhiên, nếu tôi không nhầm thì hình như tôi cũng đã nói đến vụ tàn sát Mỹ Lai trong một ca khúc soạn đầu năm 1970, bài Kè Truyền Di Xa).

Nhắc đến bài hát Bà Mẹ Gio Linh, tôi chợt rằng hồi tôi mới từ giã thiên đường CS, đã có một thi sĩ nào đó (Tố Hữu?) đã nói nhân danh bà mẹ đau khổ, trách móc tôi tại sao trở về vùng quốc gia... Và rồi, ngay sau đó, một thi sĩ với bút danh là Người Gio Linh hiện là một sĩ quan cao cấp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,



KHA TRẦN ÁC

đã tặng tôi một bài thơ với nội dung đả kích bài thơ của CS và ca tụng chế độ cũ Ngô. Khi nhận được cả hai bài thơ đó, tôi rất buồn vì thấy bị hiểu lầm: khi soạn bài hát bi thảm kia, tôi không có ý định ca tụng một chế độ nào, tôi chỉ muốn nói lên sự đau khổ của người dân trong thời chiến tranh. Nếu tất cả sự nghiệp của mình, với tiếng tốt hay tiếng xấu, phải được xây dựng trên cái chết của một anh dân quên và sự đau khổ của một bà mẹ thì, ôi thôi, làm ca nhân làm gì, đòi nghề đi là hơn.

Vậy thì, thư này cũng chỉ muốn cảm ơn mỗi cảm tình anh dành cho tôi (tôi không có ơn đâu, nhiều anh em rất bất bình trước vụ chính trị hóa nghệ thuật này) và sự soi sáng của anh trước cảnh lén đồng của mấy kẻ đang bị bệnh folie des grandeurs, múa may chung quanh một bài hát đau khổ.

Sau cùng, xin cảm ơn: tôi không là thiên tài đâu, tôi là một thứ thiên tai, anh à.

Thân,

Đề nghị cả ba ông Thiệu, Kỳ

Mình đừng ai ứng cử

Trong bài tham luận kỷ này của Lý đại Nguyên «Cơ hội của Tổng Thống Thiệu để đi vào lịch sử» Lý đại Nguyên đã chân thành đưa ra một đề nghị rất đáng suy gẫm: Rằng: Tổng Thống Thiệu tuyên bố nếu phải tái ứng cử tổng thống thì đó là một hy sinh lớn. Nhưng sự hy sinh của Tổng Thống Thiệu sẽ cao đẹp hơn, nếu Tổng T.Thiệu không tái ứng cử. Sự kiện Ô Thiệu tiền bạc v.v. Bất cứ ai, nam phụ lão áu, giàu nghèo, sang hèn, miễn

là có lòng yêu nước, và không phải cộng sản nắm vùng, đều có thể đút đơn ứng cử chức Tổng Thống báo Đời. Các ứng cử viên chỉ cần gửi tiêu sử, tuyên ngôn, chương trình hành động, lập trường tranh đấu v.v.. về báo Đời, báo Đời sẽ đăng tải để độc giả nhận xét, tuyên lựa. Ứng cử viên nào được độc giả Đời dồn cho nhiều phiếu nhất sẽ trúng cử Tổng Thống báo Đời. Trong một số tời, Đầu Gối sê nêu rõ những chi tiết về thể lệ ứng cử và bầu cử Tổng Thống báo Đời để bạn đọc tham gia cho đỡ buồn. Những quyền lợi tích thần và vật chất của vị Tổng Thống báo Đời sẽ rất lớn, rất đặc đáo.

Vụ Grenoble

Vụ SV Đặng hùng Anh bị bọn SV CS bắt cóc đưa ra tòa án nhân dân xét xử, (coi Đời số này) báo chí Pháp đều nhất loạt đứng lên tiếng làm rầm beng, vậy mà ở VN, từ chánh quyền đến các đoàn thể đều im hơi lặng tiếng! Ngoại trừ bác sĩ Hoàng văn Đức và luật sư Ngô văn Hai đã đánh điện tín, gửi kiến nghị, thư phản kháng tới các báo chí, các cơ quan v.v.. Trong vụ này có hai điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt thứ nhất là SV Đặng hùng Anh vừa được giải thoát khỏi bọn Cộng Sản cực tả thi 2 giờ sau lại bị dự thẩm thành phố Grenoble tổng giam. Điểm đặc biệt thứ hai là tòa Lãnh sự VN ở Ba le đã trao vụ án này cho một luật sư người Pháp, biện hộ cho Đặng hùng Anh không những làm mất mặt, mà còn chia rẽ cha kiều bào ở Pháp.

Muốn biết sự thật về vụ này, ta chỉ cần nghe lời tuyên bố của ông Viện trưởng viện Đại học Grenoble, ông Niveau, đăng tải trên nhiều nhật báo Pháp :

«Những sự kiện xảy ra chỉ là hậu quả đương nhiên của một tình trạng bạo động mà bọn khuynh tả là người chịu trách nhiệm duy nhất. Từ hai năm nay, chúng tôi không có cách nào kiểm soát, trừing trị để chấm dứt những hành động côn đồ an europe của họ. Tôi đồng ý với ông Marchais ! Phương pháp của bọn khuynh tả là phương pháp độc tài. Trong trường hợp riêng biệt này, cầm bằng cho rằng bọn khuynh tả đã ban phát súng khởi sự. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, vụ rae rồi bắt nguồn từ lúc bọn khuynh hữu muốn tổ chức một cuốn phim tại một trú quán họ. Bọn khuynh tả được tin, bèn chiếm trú quán họ khiến những sinh viên Nam Việt Nam không dám đến mảng tới. Bọn khuynh hữu bèn dự tính đem cuốn phim đi nơi khác chiếu, họ tìm tới tiệm ăn Diderot để báo tin cho các sinh viên Nam Việt Nam biết. Vì biết trước sẽ phải đối đầu với bọn khuynh tả, những người trong ban tổ chức bắt buộc phải mang theo khí giới phòng thân. Hình như có một người đã rút súng lục ra. Thế là cả bọn DSU kêu ầm lên là bị hãm hiếp... Tôi rất phản nộ, tôi đồng ý là phải lên án tờ chiec khuynh hữu trong vụ này những với điều kiện là đồng thời phải lên án bọn khuynh tả, đang tác quái».

Không phải bọn Cộng Sản chỉ tác quái ở Pháp. Ngay miền Nam nước Việt này, miền Nam có biến pháp đặt Cộng Sản ra ngoài vòng pháp luật này, bọn tay sai của Cộng Sản cũng tác quái không kém. Rất có thể nay mai, họ sẽ công khai tổ chức một thử tòa án nhân dân trả hình đe lên án những người quốc gia, mà chính quyền sẽ làm ngơ một cách tinh bợ.

Cáo lối

Trong số đặc biệt về «Hòa Bình», đây nhẽ có hai bài Một triệu lính sẽ làm gì khi hòa bình tới», và «Chúng ta sẽ làm gì nếu một mai hòa bình», nhưng sau khi đọc lại hai bài này, tòa soạn nhận định

với nạn tịch thu báo chí quá trù bừa bãi hiện thời, báo Đời có thể bị tịch thu, nên phải xếp só hai bài này. Do đó số đặc biệt về Hòa Bình thiếu hai bài «tử», dành cáo lối với bạn đọc.

Về nạn tịch thu báo, anh em làng báo thắc mắc một điểm rất nhỏ nhưng «sinh tử» là với số lượng nhật báo, tuần báo bị tịch thu hiện nay, phải có một cái kho không lồ mới chứa đựng nổi những số báo bị tịch thu. Vậy những số báo bị tịch thu, các nhân viên công lực đều về, đề ở đâu, xin cho báo chí biết dùm. Anh em rất sợ những số báo nào không có cảnh mà vẫn bay tới các nhà Phát hành các đại lý, các nhà phát hành lại mang tra cho các báo để tính tiền với các báo. Khiến các báo không bán được báo vì báo bị tịch thu mà còn phải trả thêm tiền cho nhà phát hành vì «báo trả về». Nếu các cơ quan công quyền có thủ tiêu hoặc bắn đấu giá số báo bị tịch thu thì làm ơn cho các báo bị tịch thu chứng kiến cho đỡ ngờ. Hội đồng báo chí ở đâu, mà không lên tiếng vấn đề này.

Nói tục mà chơi, nghe tục chơi

Kỳ này Đầu Gối choáng bài ca trù «Cái lá đà số dách» nhưng đầu tên tác giả để cố bạn đọc đoán thử xem là ai. Đầu Gối chỉ xin bật mí tí rằng tác giả là một nhà thơ rất có tên tuổi cả nước ai cũng biết và trong thơ văn ông lại quen dùng những từ ngữ, thành ngữ rất nôm na của dân gian. Như bài sau đây là một dẫn chứng :

CÁI LÁ ĐÀ SỐ DÁCH

Nhân sinh quý thích chí
Chẳng gi hơn cái ý nữa mà thôi.
Khắp ván nhân tài đủ mộng người
Sinh cũng đầy, mà chơi cũng
đầy (1)
Đầu lá vông, lá tre cũng vậy
Hở hang ra nhà khó, thấy nữa
sao ? (2)
Kết tài tình rày ước mai ao
Mao cũng thú, mà vô mao càng
tuyệt thú ! (3)
Nền phán lờ thơ to liều rủ
Cửa son tía ngọt nhị đào non
Quyền thế chi một chút cỏn con
Má trâm khéo nghìn khôn thôi
cũng mặc ! (4)
Đỗ ai biết bên nào là chắc ?

- Cố một bên c... nữa mà thôi (5)
Đỗ ta, ta vỗ ta chơi .(6)

CHÚ THÍCH

(1) Trong thân thể các động vật, mỗi cơ quan có 1 chức vụ, riêng cơ quan này của đàn bà (hay giống cái) thì vừa để sinh đẻ, vừa để làm tình.

(2) Câu này rút ý trong câu dân gian thường truyền tụng :

Miệng nhà sang có gang có thép
Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thảm.

Và có nghĩa là lá đà của nhà khó, vì phải làm lụng vất vả nên vừa nhọ lại vừa thảm (cũng như thành ngữ «dân ngũ khu đen»), dù có tinh hênh ra ngoài cũng tối om om chẳng ai có thể trông thấy được.

(3) Phản động người mình tin nhằm

rắng nếu vở phải loại đàn bà «no hair» thì xui xèo lắm, nhất là trước khi đi đánh bạc uay làm áp phe nào. Loại này khiến ta nghèo khổ đến chết đi được hay nghèo khổ suốt đời (bần chí tử). Ca dao có câu :

Có phúc thì mời có lông
Người nào vô phúc sạch không

lau lau
Không hiểu sao tác giả bàinày lại có quan niệm trái ngược. Và bên Trung Cộng chắc hẳn dân chúng cũng không thích có Mao?

(4) Gái của nợ chỉ bé chút xíu mà quyền thế lại lớn dữ. Dù ai khôn khéo đến mấy cũng kệ, khi đứng trước nó vẫn phải quy luy như thường. Có tài ba lối lạc, nhưng khi đi lấy vợ cũng phải cúi đầu lạy trước bàn thờ gia tiên nhà vợ, đúng như phương ngôn đã nói:

Dù chàng trai khéo, nghìn khôn
Đến cửa nhà l.., cũng phải qui gối,

chống tay

(5) Tục ngữ có câu «bèn l.. thi chiec, bèn c.., thi lép» có ý chỉ những người ích kỷ, chỉ biết cho của mình là tốt còn của người thi cái gì cũng xấu,

(6) Tô thái độ nhàn tàn, rảnh rang. Cũng eon có nghĩa nữa là của tư hữu minh thi minh tự do sử dụng, không ai cầm đoán và được phép xâm phạm. Nếu muốn đóng đến thì lại phải theo đúng như nghi đã qui định về việc cưới hỏi. Bởi vậy mới có câu tục ngữ :

Đỗ ta, ta vỗ ta chơi
Hỗ ai động đeo mà xài con già



CÁNH THIỆP TÌNH THƯƠNG

Một bức tình thư thăm ý xanh

Gửi người bến mộng rất chung tình
Những lời tha thiết đem trao gửi

Cho với niềm đau chuyện chúng mình

Tử độ mây buồn vạn nỗi quê

Cách ngăn làm vỡ mộng non thề

Vầng trăng tướng quanh soi riêng bóng

Đau biết phương trời cũng tái tê

Người hối, nghìn xưa nirc một nguồn

Thì mây hoài vọng cổ trăm phương

Bèo mây dù có nghìn chia cách

Nước vẫn nghìn sầu chung đại dương

Người hối, chử tay dù xa tay

Hồn sương theo thức nguyệt voi đầy

Chương Dài tóc liều chưa tàn rụng

Thì nèo Lam Kiều vẫn hẹn ai

Đời sống còn buồn chuyện bạc đèn

Cường quyền chẳng đổi họ thay tên

Sang giàu không ố hồn trình bạch

Xin hẹn sau xưa vẹn ước nguyện

Tiếng gọi tình thương dẫu lặng cảm

Muôn xa ngại vẫn bén hương trầm

Lòng nương theo cánh chim cầu trăng

Trao thiệp tình thương đến cố nhân

Suy tung tình ta thương nhớ nhau

Giữa ngày xương máu rợn trời cao

Ôi mùa tao loạn nghênh sông núi

Ép ngọc tìm hương tự thuở nào

Thôi thế lòng ta đã biết ta

Buồn chí Ngưu Chức một ngàn hà

Dẫu nay giòng lệ hoen trang giấy

Ai bảo ngày mai không thăm hoa

Non hãy còn kia, nước cũng còn

Non dù xa nước, nước xa non

Còn mây sứ giả đưa cơ hội

Non nước thề xưa vẫn vẹn tròn

DOAN HẠNH

biết ai

năm đây ai biết thiên thu
loanh quanh tâm cõi sa mù vô minh
biết ai là kẻ hữu tình
gửi tâm sự với cho mình thánh thai

lời chuyện phu thê

chuyện đau đớn giấu vào đâu
duyên không hòa hiệp tôi chầu chực chỉ
chào em lần cuối bởi vì
không thành phu phụ cũng thì yêu thương
sang thu lá đồ ngập đường
cây xơ rơ đứng chờ xương gọi buồn
thân chừ như kiếp chim muông
nay đây mai đó biết truồng hay đèo

cô phong

giữa đêm một ngọn đèn dầu
khêu cao ngọn bắc chén sầu đầy vời
dù mai vật đổi sao đổi
thiếp mà phụ ngãi có trời chứng tri
thê xưa bậu hây còn ghi
tuần hoàn nào có sá gì thùy chung
canh khuya nào dám tương phùng
cô phong một bóng nhớ nhung đú điểu.

NGUYỄN SƠN NHÂN (Huế)

ĐỘNG BÓNG XƯA

bóng tà

Tau chia dòng nước song song
Mây trời bóng dạt ôm lòng cách xa
Em như con mộng đêm qua
Dư âm ngày cũ bóng tà dong cương

hồn nương

Anh du giấc ngủ vào rừng
Xanh xao tuồi lá nai bưng mặt buồn
Ngửa tay hứng lấy ngàn sương
Uống từng ngụm lạnh hồn nương nèo mòn

đầu xưa

Trăng còn đọng cánh tay em
Cát in đôi bóng nghe thèm giờ mưa
Biển đêm nước đã lên mùa
Thủy triều xoa những dấu xưa còn gì

đượm màu

Em như bóng lạc vào hồn
Ăn năm ở đó nghe lòng nhói đau
Tình tôi còn có mai sau
Nhưng vẫn thơ cũ đượm màu dở dang !

DƯƠNG LINH

(đảo chánh mặt trời)



MƠ MỌNG KHI HÒA BÌNH

□ HẢI LƯU

Hòa bình làm gì ? Nghĩ gì ? Đó là tên cuốn sách của nhà văn Nguyễn mạnh Côn, một lý thuyết gia. Ông suy nghĩ về vấn đề hòa bình. Như một triết gia. Như một nhà chính trị.

Nhưng bây giờ nghĩ về hòa bình thì cũng khó và rắc rối, và mơ hồ thiếu chắc thực, giống như nghĩ về một «đất hứa» quá xa xôi. Vì vậy mà trong lúc này, tôi nghĩ đại đa số những người VN, không phải các lý thuyết gia trầm tĩnh và sáng suốt, sẽ chỉ có thể «mơ mộng về Hòa bình».

Bây giờ tôi cũng xin mời bạn cùng tôi mơ mộng khi hòa bình tới, chúng ta sẽ làm gì ?

Nàng Tình Rồng

Thí dụ nhà văn Cung tích Biển. Trong tập truyện «Hòa bình, Nàng Tình Rồng», nhà văn tóm một binh sĩ khi nghe tin hòa bình tới, đã chạy tới dòng sông, nhảy ùm xuống sông để hưởng một thứ khoái trá ngay ngắn. Một nhân vật khác của Cung tích Biển, cũng một quân nhân đã nhảy lên trên chiếc xe tăng và ôm khẩu súng đại liên bắn tỉa lìa lịa vào không trung.

Thành ra Hòa Bình, đối với chúng ta, không phải chỉ là một hiện tượng cụ thể tức là ngưng tiếng súng, ngưng chém giết, mà Hòa Bình, đích thực, là một trạng thái tâm lý đặc biệt.

Trạng thái tâm lý đặc biến đó ta biết mô tả như thế nào ? Đó đúng là một nỗi khoái cảm ngày ngắn. Nó cũng là một nỗi bàng hoàng sững sờ. Một hạnh phúc chờ đợi quá lâu rồi bất chợt hiện ra, ào tấp, làm cho ta không kịp sửa soạn tâm hồn, để đón nhận.

Nàng Tình Rồng của Cung Tích Biển là một Người Tình không hiện thực. Nhân vật chính là một quân nhân, khi hòa bình trở lại đã đi lang thang để tìm một người tình. Nàng Âu Lang, người tình đó càng ngày càng trở nên huyền bí, uẩn, vì chàng không tìm đâu ra nàng. Nàng trở thành một biểu tượng. Hơn hai mươi năm sau khi hòa bình chàng mới được gặp nàng. Khi đó chàng đã trở thành 1 đạo sĩ già nua. Chàng thấy 1 bà cụ già tóc đỏ hoe, da cháy xém, hình dung cổ quái, được người ta trưng bày trong một cuộc hội chợ vui vẻ. Bà già quai vặt đó chính là Âu Lang. Nàng đã thay hình đổi dạng sau 1 trận ném bom, mà nàng thoát chết

Chúng ta ước mong mỏi chúng ta không ở vào hoàn cảnh quá bi đát như nhân vật của Cung tích Biển. Khi hòa bình trở lại, chúng ta sẽ tìm được người tình của chúng ta, còn nguyên vẹn đẹp đẽ. Người tình đó là tâm hồn còn nguyên vẹn của chúng ta, không bị vỡ nát vì bom, không bị khóc cắn vì lửa, không bị ụng thối, vì các xác chết đầy rẫy trong cuộc chiến này.

Thực ra ở thành phố Saigon này từ hàng năm nay không còn bị chiến tranh xâm nhập nữa. Nhưng những người ở Saigon vẫn không cảm thấy hòa bình. Chiến tranh với họ chỉ là một trạng thái bất an trong tâm hồn hơn là những sự trạng vật chất.

Vậy thì hòa bình trước tiên là một trạng thái bình an trong lòng mọi người.

Trạng thái bình an đó có nghĩa là người ta có thể tin cậy vào người khác, và tin tưởng ở tương lai của

mình. Chúng ta không còn bị xâu xé bởi những thù hận, sự sệt đối với những người chung quanh. Chúng ta có thể hoạch định những chuyện lâu dài cho chính cuộc đời mình hay cho thế hệ đàn em mình. Đó là trạng thái hòa bình.

Hiện nay chúng ta đang sống trong «nhịp sống» của cuộc chiến tranh. Nhịp sống đó bao hàm một thứ trật tự trong xã hội cũng như trật tự trong tâm hồn. Khi chiến tranh chấm dứt, tất cả những trật tự đó đổ vỡ. Người ta sẽ ngỡ ngàng tự hỏi : phải làm gì ? làm thế nào ? Nếu chúng ta không sẵn sàng để trả lời các câu hỏi đó thì xã hội sẽ còn đảo điên hơn mức đảo điên hiện tại. Tâm hồn chúng ta sẽ trống rỗng, và xã hội cũng trống rỗng như ngôi nhà trống nõn. Có lẽ đó là hình ảnh gợi lên trong tiềm thức của nhà văn Cung tích Biển một biểu tượng của sự trống trải khôn cùng Nàng Tình Rồng.

Một mai

Điều an ủi cho tất cả mọi người đang sống trong cuộc chiến này là chúng ta đang sống tam bợ. Như một căn nhà đang phả ra để xây cất lại, đồ đặc, rách rưới ngổn ngang. Chúng ta tự nhủ : Bây giờ giờ hãy sống tạm. Đợi mai mốt, qua cuộc sống tạm bợ này chúng ta sẽ làm lại tất cả.

Phải, sẽ làm lại tất cả cho tốt, cho đẹp hơn.

Đó là một chương trình ?

Đó là một ước vọng ?

Hay đó chỉ là một điều mơ mộng vẫn vo ?

Chính vì chúng ta phải sống trong tam bợ quá dài, nên cái viễn ảnh của một cuộc sống đàng

hoàng đường dần càng ngày càng có vẻ như một điều mơ mộng vẫn vo hơn là một dự định chính chắn. Nói như nhà văn Pasternak, chúng ta đang diễn trong một vỏ kịch mà màn phụ đã quá dài. Chúng ta phải diễn màn phụ đó mãi mãi một cách nhảm chán. Và chúng ta cũng không muốn ép buộc mình phải làm quen với màn phụ đó, chấp nhận tình trạng tạm bợ đó trạng thái bất thường đó như chính là đời sống bình thường. Cho nên chúng ta đều ôm ấp một ảo tưởng mỗi người theo cách của mình về một ngày nào đó, gọi là «một mai khi hòa bình» như tên cuốn truyện của nữ sĩ Nhã Ca.

Vậy một mai khi hòa bình, chúng ta sẽ gặp những cảnh ngộ nào và xử trí ra sao ?

Chắc chắn ai ai cũng muốn nói tới một cuộc hồi phục vĩ đại của đất nước này. Một cuộc phục sinh nói như các nhà tôn giáo.

Cuộc phục sinh đó bao gồm 2 khía cạnh: phục sinh lại thể xác và phục sinh tinh thần.

Các nhà kinh tế, đang lo nghĩ cho cuộc phục sinh của đất nước, chúng ta đang có nhiều thử kế hoạch hậu chiến từ lớn đến nhỏ. Có kế hoạch quân đội sản xuất của nhóm T. cục Tiếp vận. Có kế hoạch các vùng phát triển của nhóm Kế hoạch Hậu chiến. Có những kế hoạch sản xuất kế hoạch xuất cảng vàn... vân...

Nhưng trên các kế hoạch phát triển kinh tế, chúng ta vẫn còn lo âu ngại ngùng. Kinh nghiệm của những người dân sống quá lâu trong một trạng hỗn loạn kéo quá dài, với những chữ tham nhũng, gian thương nhắc đi nhắc lại hoài động trong cơ chế có ảnh hưởng mạnh trên guồng máy quốc gia. Chúng ta cũng thử đo lường các đảng phái và các lãnh tụ đảng phái.

Trong lãnh vực xã hội ta thử so sánh số những trường học đứng đầu với số những trường học buôn bán bén chữ. Trong lãnh vực văn học, nghệ thuật, ta cũng thấy tình trạng những con buôn những người đánh đố nghề thật nhiều hơn là các người làm văn học nghệ thuật với lương tâm và lòng tự trọng.

Nh tranh thanh niên của ta cũng là một thí dụ bi đát. Số thanh niên đang tham dự vào các đoàn thể đứng đầu, có tinh cách huấn luyện

và giáo dục, như các đoàn Hướng Đạo, thật là một số quá ít ỏi so với những thanh niên lêu lổng, a dua chạy theo các trào lưu như hippy, sống cuồng loạn không chủ đích, không lý tưởng.

Nhưng số thanh niên được sống đó lại còn là một thiểu số nhỏ bé so với số thanh niên không được tự do lựa chọn nếp sống của họ. Họ vội đầu vào thi cử, hay vội dấn vào các cuộc làm ăn bất lương nhiều hay ít.

Tình trạng tinh thần suy sụp phải được thay đổi, phải làm một cuộc phục sinh trước hết.

Những người gọi là lãnh đạo tinh thần của xã hội ta đang làm gì cho cuộc phục sinh đó ? Các nhà giáo dục ? Các nhà tu sĩ mà chúng ta vẫn coi là biểu tượng của đạo đức ? Có lẽ trách nhiệm của các vị đó con nặng nề hơn là các chuyên viên kinh tế, các quản trị gia nữa.

Vì tầm quan trọng đó, mà ta thấy các vị đó cần phải thoát ra khỏi màn kịch phụ diễn quá dài này, thoát ra khỏi nếp sống tạm bợ hiện tại, để suy ngẫm (mơ mộng và suy nghĩ) đến một tương lai, một mai khi hòa bình.

Thực hiện

Mơ mộng không phải là một hành động hữu hiệu của trí tuệ, cho đến khi nào sự mơ mộng đó làm cho chúng ta thoát khỏi những rắc rối phiền tặc đang làm cho trí tuệ ta bị u mê phiền não, và sự mơ mộng đó giúp cho ta bình tĩnh và lắng dịu trong lòng ta để nảy sinh ra các khám phá, sáng tạo, mà với một tâm trạng rõ ràng bởi thì ta không thể tìm ra được.

Mơ mộng về hòa bình, đến một phút nào đó ta sẽ trả lại câu hỏi : Hòa bình, làm gì ? nghĩ gì ? Muốn trả lời câu hỏi đó, ta càng cần phải bình tĩnh và sáng suốt hơn nữa.

Dù rất mệt trí với các lý thuyết giả như ông Nguyễn mạnh Côn, cuối cùng chúng ta lại phải đặt lại vấn đề giống như ông Nguyễn mạnh Côn. Trong mấy số báo Đời trước đây nhiều vị thức giả đã đặt vấn đề một «ý thức hệ hòa bình». Chúng tôi ước mong các thức giả khác sẽ tiếp tục cuộc hội thảo đó.

HẢI LƯU

MỘT VÒNG THẾ GIỚI

Vương Hữu Bột



TRUNG CỘNG

Trí thức di hót phân

Mao Trạch Đông có lần đã ví người trí thức chua chát có giá trị bằng cục phân. Mùa hè năm nay, dưới mệnh lệnh của Mao, nhiều trí thức Trung Hoa đã đang được di huấn luyện lại, và một trong các công tác huấn luyện chính là hót phân.

Trường huấn luyện mới ở Trung Cộng đó được gọi là trường học ngày 7 tháng 5, Ngũ Thất Học Hiệu. Cái tên đó để ghi dấu ngày 7 tháng 5 khi phát động cuộc Cách Mạng Văn Hóa, Mao Trạch Đông đã cỗ động việc biến cả nước Trung Hoa thành một trường học lớn, trong đó dân quê được học tập chính trị, binh sĩ được học làm thợ máy và trí thức được học làm ruộng. Năm nay Ngũ Thất Học Hiệu đã bắt đầu bằng những trại cải tạo lao động và cải tạo tư tưởng trong đó các công chức, các chuyên viên và kỹ thuật gia và các loại cán bộ cao cấp khác được dịp lao tác, tự phê bình, để «sám hối» các tội lỗi trong quá khứ cũng như trong tương lai!

Với những ai chống chế độ này thì có thể ví Học Hiệu đó giống như những trại khổ sai. Nhưng nhè cầm quyền ở Bắc Kinh cho biết con một danh sách rất nhiều người xin được ghi tên đi học tập.

Trong tuần trước, báo Newsweek đăng tải ký sự của một nhà báo Gia Nã Đại, ông Peter Stursberg viết về Ngũ Thất Học Hiệu mà chính ông ta được chứng kiến.

Ông Stursberg đến thăm 1 ngôi làng ở cánh Bắc kinh 25 dặm. Ông đi qua những con đường đất nhè hép, giữa những ngôi nhà gạch xám trên vách có viết khẩu hiệu. Ông kẽ lại:

«Tại Ngũ Thất Học Hiệu khu đông bộ Bắc Kinh, tôi được các đoàn viên của UB Cách Mạng hoan hô khi tôi tới nơi. Chúng tôi là những người Tây phương đầu tiên tới thăm nơi này. Trong lễ tiếp tân, có trà với hạt hoa thái dương (?) ông giám đốc họ Vương đã giải thích cho tôi biết mục đích của Học Hiệu. Mục đích đó là giáo dục các cán bộ để họ hiểu rằng họ là các công nhân để phục vụ nhân dân, chứ

không phải là các lãnh chúa cưỡi trên lưng nhân dân.

Để cho học viên thấy rõ điều đó, Học Hiệu cố ý bắt họ phải làm các việc do đáy nhất. Một trong các việc đó là di khuân các thùng phân người rải rác trên các lề đường cho các nhà trí thức và công chức mất cái vẻ quan cách của họ đir, ông Vương giải thích.

Ông Vương nói tiếng: «Cán bộ chỉ biết ăn cơm mà không biết trồng lúa thế nào; biết ở nhà mà không biết xây nhà»

Cách đây 2 năm, Học Hiệu khởi sự hoạt động, các học viên phải tự xây lò sưởi, bằng những viên gạch lấy từ bức tường thành đổ nát ở Bắc kinh Nay Học Hiệu chứa 1200 học viên, học làm ruộng hay trong xưởng máy. Thị dụ một công chức cao cấp tên Chang Da-ning đang phụ trách nhà bếp của cả Học Hiệu.

Bên cạnh các công tác lao động, học viên còn được học tập sách của Mao chủ tịch, chủ nghĩa Mác Lê Nin, và tham dự các buổi tự phê bình.

Ông giám đốc họ Vương kể chuyện có 1 vị bác sĩ nọ đã từng từ chối không chữa mắt mờ cho một bà già vì sợ chữa không lành và mất tiếng. Nhưng sau đó vị bác sĩ trên đọc sách của chủ tịch Mao, đến đoạn Mao ca ngợi lòng hy sinh của bác sĩ Norman Bethune người Gia Nã Đại đã phục vụ Hồng quân thời nội chiến. Thế là ông bác sĩ bèn chữa mắt cho bà cụ già «để có thể sáng mắt và nhìn thấy hình Mao chủ tịch!»

Một thí dụ khác là một ông phó quận trưởng đã từ chối di dời rác cho dân quê vì xấu hổ. Sau khi học tập Mao chủ tịch, viên phó quận tự nhận mình thuộc «lập trường chủ nghĩa xét lại» và được cải tạo, bèn di dời rác.

NHẬT BẢN

Náo loạn tại hàng Mitsubishi

Cái tên Mitsubishi quá quen thuộc với chúng ta là tên một tổ hợp công ty lớn hàng thứ ba ở Nhật,

cũng như các công ty trên thế giới. Mitsubishi bán cổ phần cho công chúng, và bất cứ cổ đông nào mua một cổ phần nhỏ xíu cũng có quyền tham dự đại hội đồng của các cổ đông, tức là các sở hữu chủ của công ty. Đó là lý do khiến cho một số tay sach động dễ vào hộp và làm náo loạn cả đại hội của công ty này.

Đây không phải là một hiện tượng mới là. Ở Nhật từ trước đã có một hàng người gọi là Sokaya, chuyên viên phà rồi thường sử dụng đường lối hăm dọa, tống tiền, tung tin thất thiệt và ngăn cản các buổi đại hội đồng của các công ty khiến cho nhiều quản trị viên của các công ty phải ra đi.

Nhưng câu chuyện lần này có vẻ mới mẻ vì 1 nhóm người mới Beheirens, có khuynh hướng phản chiến đã xuất hiện.

Gần đây nhóm Beheirens này đã cùng nhau bỏ tiền mua 2000 cổ phần của công ty Mitsubishi (một số lượng nhỏ). Bữa 28 tháng 5 vừa qua, 200 người thuộc nhóm Beheirens đã tới dự đại hội cổ đông của công ty Mitsubishi, với các bộ y phục kỳ dị. Họ mang mặt nạ xương người và cái khẩu hiệu «Đả đảo bọn buôn bán xác chết». Công ty Mitsubishi hiện đang cung cấp một phần ba số vũ khí của bộ quốc phòng Nhật Bản. Hiện nay thủ tướng Sato lại đang cỗ võ sửa hiến pháp để tăng cường quân đội Nhật Bản nghĩa là Mitsubishi sẽ còn làm giàu bằng nghề bán khí giới!

Tất nhiên ban quản trị Mitsubishi đã huy động các người hộ vệ của công ty ngăn cản các ông cổ đông trái tính kia! Trong khi đó thì trong phòng hội rác cổ đông khác đã họp thật lệ trong 20 phút thông qua chương trình nghị sự, hoãn phiên họp đến một ngày khác và tổng kết hết các tay sách động ra ngoài.

Sau đó chủ tịch công ty là ông Yoichiro Makita đã nói: «Tôi cũng muốn tranh luận với họ. Nhưng họ hành động như một lũ điên rồ».

Trong khi đó 250 nhân viên quản trị của các công ty khác đến quan sát đại hội đồng của Mitsubishi để học tập kinh nghiệm đối phó với chính các công ty khác cũng bị nạn tương tự!

Một số ban quản trị đã định sửa điều lệ các công ty để chỉ cho phép các cổ đông làm chủ, từ 1000 cổ phần trở lên mới được dự đại hội đồng. Tuy nhiên người có 1000 cổ phần sẽ tha thiết đến tiền lời hơn người chỉ có một cổ phần, cũ tiền lời kiếm được bằng cách bán vũ khí giết người.

Một quản trị gia chuyên nghiệp của Mitsubishi ông Eiji Shimazaki đã nham hận: «Tôi làm chủ 30 ngàn cổ phần Trong khi đó bạn Beheirens chỉ có 2 ngàn cổ phần làm sao họ có ảnh hưởng đối với công ty như tôi được?»

AI CẬP

Đốt hồ sơ mật vụ

Tổng thống Ai Cập Sadat càng ngày càng tỏ ra ông là chính trị gia biết cung cấp địa vị của mình một khi đã đạt được địa vị đó. Trong tuần qua bao chí thế giới thuật lại hai hành động có thể coi là ngoại mục, bất ngờ một và đối với một về đối

ngoại, cả hai đều giúp địa vị của ông Sadat vững vàng hơn.

Về mặt đối nội, sau khi đã thanh trừng một ông phó tổng thống, sáu tổng trưởng và ba yêu nhân trong đảng duy nhất của Ai Cập, ông Sadat đã tìm cách chứng tỏ với dân chúng Ai Cập rằng ông là một thủ lãnh tự mới không giống kiểu cũ lãnh tụ Nasser, mở một kỷ nguyên mới cho xứ đog nhờ. Chế độ dưới quyền ông có vẻ dễ thở hơn.

Để diễn tả không khí cải mới của tình thế mới, Tổng thống Sadat đã cử hành một buổi lễ hỏa thiêu các hồ sơ của cơ quan tình báo Trung ương. Các hồ sơ này gồm giấy tờ và nhất là các cuốn băng ghi âm chứa đầy mấy chuyến xe vận tải, do cơ quan mật vụ trộn lép, ghi các cuộc điện đàm của bí mật báo nhiêu nhân vật chính trị ở Ai Cập. Các hồ sơ trên liên quan đến đời tư cũng như hành vi chính trị của bao nhiêu công dân Ai Cập bị mật vụ theo dõi và ghi lại, được chất thành lồng trong sân bộ Nội Vu. Ông Tổng thống Sadat rút héc quét lửa trong túi ra, bật ngọn lửa và thiêu hủy tất cả. Ông Sadat nhân dịp này đã tuyên bố: «Nhân dân cần phải yên tâm mà sống. Việc hỏa thiêu này mở một kỷ nguyên mới, của một chế độ mới. Đây là phút tận cùng của một thời đại khủng bố».

Thực ra ông Sadat cũng có lý do riêng để thử ghé những cuốn băng của mật vụ. Tháng trước, chính ông đã là nạn nhân của cơ quan này. Ông tiến bộ, sau khi phá vỡ một âm mưu đảo chính của 2 ông Tổng trưởng Nội vụ, Quốc phòng cựu phó Tổng thống Sabri, rằng chính ông đã bị mật vụ dò xét, ghi âm các cuộc điện đàm của ông. Khi một ông Tổng thống bị cơ quan mật thám dưới quyền mình dò thám thì thật là hết chịu nổi.

Tổng nhà tình báo ở Ai Cập thuộc bộ Nội vụ, không những hoạt động dò thám trong phần đất của Do Thái thù nghịch, mà còn có những hoạt động gián điệp ở chính các nước Á Rập đồng minh. Đơn vị số 98 là danh hiệu của bộ phận gián điệp tung nhân viên vào các nước Á Rập khác (xứ Libya) kêu đã bị 550 gián điệp Ai Cập xâm nhập) để dò thám, khủng bố, tổ chức gây rối loạn và cả việc tổ chức đào chính. Năm 1961 một vụ gián điệp bị phát giác làm xôn xao thế giới. Cảnh Sát, phi trường ở Ý đã khám phá ra một chiếc rương ngoại giao của Ai Cập trong đó chứa một người Do Thái bị chính thuốc mè.

Tại Ai Cập, Tổng Nha cũng dò xét tất cả các yếu nhân cho chí thường dân. Họ có cả hồ sơ của hàng triệu người bị tịch thu, tất cả đều được lưu trữ bằng mã số điện tử. Tổng Nha có 80 ngàn mật báo viên và điều chỉ viên, gồm đủ mọi hang người từ tài xế taxi, trẻ em đánh giày, bồi khách sạn đến hướng dẫn viên du lịch v.v.

Hành động đốt hồ sơ mật vụ của ông Sadat là một cú chỉ tay trúng trung để trấn an dân chúng và các chính trị gia. Từ nay đừng sống trong tình trạng quá lo sợ, hồi hộp, như người dân trong bất kỳ một chế độ cảnh sát nào khác.

(Xem tiếp trang 54)

TẤT CẢ SỰ THỰC VỀ VỤ :

Một SV quốc gia VN bị Sinh Viên C. Sản bắt cóc và xử trước «Tòa án Nhân Dân»



Một sinh viên Việt Nam đã bị bắt cóc bị đưa ra trước một thử tòa án nhân dân, bị hành hỏi, tra vấn, bị nhốt trong phòng giam, bị bịt mắt dẫn đi, rồi tự giải thoát, nhờ xe hơi chạy về khai báo với Cảnh Sát Pháp. Việc xảy ra trong vòng 21 giờ đồng hồ, từ chiều 2-6 đến chiều 3-6-1971, giữa khu Đại học của thành phố Grenoble, Pháp quốc.

Chuyện một sinh viên bị bắt cóc ở Pháp không làm cho dư luận ở Việt Nam quan tâm, vì vậy sau những mâu thuẫn trên báo chí đến nay chưa thấy một giới chức của chính phủ hay một tổ chức tư nhân nào tố thái độ.

Trong khi thi dư luận qua báo chí Pháp từ ph. tả đến phe hữu lại hết sức phẫn nộ về vụ bắt cóc trên.

Chúng tôi xin cống hiến qui vị các chi tiết của vụ này qua báo chí Pháp, để chúng ta cùng cảm thông nỗi căm đơn của một sinh viên Việt Nam có lập trường quốc gia phải chiến đấu với Cộng Sản trong khung cảnh thù nghịch của sinh viên Mao-ít ở Pháp và trước

sự yếu ớt của nền ngoại giao và thông tin quốc ngoại Việt Nam.

Vụ bắt cóc

Ngày 2 tháng 6 năm 1971, hai SV VN Đặng Hưng Anh và Đỗ Hữu Tài (con của cựu T. Tướng Đ. Mậu) đã bị một nhóm sinh viên khuynh tả bắt cóc. Theo lời tường thuật của một sinh viên Pháp chứng kiến, anh Christian P., đăng trên nhật báo Le Figaro ngày 4 tháng 6, thì câu chuyện xảy ra như sau :

«Tôi vừa ở phòng thực tập đi ra thì thấy khoảng 50 sinh viên khuynh tả đang bao vây hai SVVN. Một người bảo tôi : «May tôi coi cũng được, sắp có một cuộc thẩm vấn công khai...» Họ đẩy tôi vào trong phòng và buộc tôi ngồi xuống ghế với hai người kia. Có khoảng 60 người tham dự. Ai cũng có quyền đặt câu hỏi tra vấn. Sau 2 tiếng đồng hồ tôi và 1 trong hai người V được thả ra.

Ngược lại người SV VN thứ hai bị áp tải chặt chẽ dẫn đi. Họ bảo «Tui này phải canh chừng nó cần thận».

Theo lời SV Đặng Hưng Anh thì sau khi phân phát truyền đơn, nhóm anh bị các SV khuynh

Theo nhật báo Le Monde (ngày 5-6-71) thuật lại thì anh Đặng Hưng Anh đã bị bắt cóc vào chiều thứ tư 2-6 trước cửa Nhà Biên Điện Grenoble. Những người bắt cóc anh Anh là người tổ chức cuộc ẩu đả ngày 28-5 ở đại học Grenoble khiến cho ba sinh viên khuynh tả bị thương. Nhóm người bắt cóc anh Hưng được gọi là «Ban Hành Động Cho Công Lý Nhân Dân» (Groupe d'intervention pour une justice populaire).

Sinh viên Anh, 26 tuổi, bị bắt hồi 17 giờ ở trước nhà biên điện, rồi bị đưa tới trụ sở Tổng Hội Sinh Viên Grenoble. Sau đó nửa giờ họ đưa anh tới «thẩm vấn» trong khuôn viên đại học xã Saint Martin d'Hyères.

Theo nhật báo Figaro, cuộc lật xộn ngày 28-5 khởi sự do việc một số sinh viên VN phân phát những truyền đơn có khuynh hướng thân chánh phủ Saigon, tại trước cửa quán ăn Diderot trong đại học Grenoble.

Theo lời SV Đặng Hưng Anh thì sau khi phân phát truyền đơn, nhóm anh bị các SV khuynh

khuyunh tả Pháp đã khẩn chính các giới chức Đại Học Pháp phản nổ. Theo nhật báo Figaro (5 và 6-6) thì số người bị thương ngày 28 lên tới 15 người.

SV Đặng Hưng Anh đã thuật lại với phóng viên Jean Paul Aymon báo France Soir về vụ bắt cóc anh như sau :

«Tôi bị họ đưa đến một thử tòa án của nhóm khuynh tả, tự gọi là ủy ban thẩm vấn. Họ tra hỏi về tội ác của tôi và việc tôi tham dự cuộc lật xộn ngày 28-5. Tôi nhận rằng bùa đó tôi có phân phát truyền đơn và hô các bạn đánh, nhưng chỉ hô đánh sau khi thấy bọn sinh viên khuynh tả ở trong quán ăn sinh viên ào ra cả đám. Tôi nói không biết bùa đó có ai mang súng hay dao nhọn không. Sau khi bắt cóc, bọn họ đưa tôi lên đồi Muriel và giữ tôi suốt 5 giờ, sau đó họ giam tôi trong một căn nhà ở Saint Martin d'Uriage. Việc tôi thoát khỏi nơi đó rất giản dị vì bọn chúng đã bỏ đi hết. Lúc đó tôi cởi cái băng họ bịt mắt tôi và rời trốn đi».

Sau khi ra khỏi «nhà giam» S.V. Anh di nhờ auto stop về Grenoble, tìm các bạn bè và tới gặp một nhân viên tòa Tỉnh Lãnh Sự VN. Anh di cùng nhân viên này tới ty Cảnh Sát thành phố. Trước nhà ngoại giao Việt Nam, SV. Anh đã thuật lại chuyện bắt cóc và sau đó dẫn Cảnh Sát tới phạm trường để diễn lại nội vụ.

Đến đó, chúng ta mới thấy cảnh sát Pháp mở cuộc điều tra về các thủ phạm vụ bắt cóc.

Bỗng dưng, ngày 4-6, S.V. Đặng Hưng Anh nhận được trát tổng giam để điều tra, với chữ ký của cô Pougnang, dù thẩm tòa án Grenoble. Lý do lệnh tổng giam là cáo trạng S.V. Đặng Hưng Anh đã mang vũ khí bất hợp pháp và bạo hành.

Đồng thời, một dự thẩm khác, ông De Barjonneche cũng ký giấy tổng giam một số Sinh Viên không được tiết lộ danh tính, có lẽ là thủ phạm vụ bắt cóc S.V. Anh. Một số S.V. này đang lẩn trốn.

Phản nổ

Vụ bắt cóc 1 S.V. Việt Nam ra trước tòa án nhân dân của bọn SV

khuyunh tả Pháp đã khiến chính các giới chức Đại Học Pháp phản nổ.

Ông Niveau, Viện trưởng Đ.Học Grenoble đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn, do nhật báo L'aurore (5.6.71) thuật như sau :

«Đại học hiện nay đang bị ung thư, và bọn khuynh tả là thủ phạm duy nhất của tình trạng suy sụp này. Bọn họ chỉ có một đám 20 S.V mà ai cũng biết mặt biết tên. Đôi đầu với bọn họ là hơn 24 ngàn SV khác. Ở đây không có thể nói là đa số thầm lặng mà thôi. Phải nói đó là một đoàn thể đồng nhất thầm lặng. Tập thể đó đã đến lúc phải quyết định hành động!»

Viện trưởng Grenoble đã nhắc lại vụ SV Geismar và đồng bọn đã chiếm đại học Nanterre trước đây. Nhưng vụ Nanterre còn có tính chất sinh viên nằm trong khuôn khổ đại học. Ông nói tiếp:

«Còn vụ Grenoble thì khác hẳn. Đại học đã đồng lõa với một hành động côn đồ. Các sinh viên đã bị bắt cóc ngay giữa đường phố; còn các hung thủ thì trốn đâu? Ngay trong phòng họp của phân khoa Khoa Học Xã Hội».

Ông Niveau đã kết án hành động trên là khởi điểm một tội ác, và tuyên bố các hung thủ phải bị loại trừ ra khỏi Đại Học; ít nhất là sự loại bỏ về phương diện tinh thần.

Tuy nhiên tình trạng nguy ngập trong đại học Grenoble không phải chỉ vì vụ Đặng Hưng Anh. Sở dĩ ông Viện Trưởng Niveau phải báo động vì bọn sinh viên khuynh tả đã lũng đoạn đại học một cách trầm trọng.

Nhật báo Le Figaro (5 và 6-6-71) đã mô tả một thử «căn cứ đỏ» đang lập mặt khu ở giữa đại học. Nhóm này chỉ có khoảng 300 SV, mà phần lớn là con nhà khá giả. Cha mẹ họ là những chủ ngô hàng, các nhà kỹ nghệ, các bác sĩ, và các nghề tự do khác. Họ sống xa gia đình tụ tập với nhau ở cư xá mang tên nhạc sĩ Berlioz, mà chính họ gọi là «La Base Rouge».

Theo ông viện trưởng Niveau, tình trạng trên đã kéo dài trên 2 năm nay, và một lý do là sự thờ ơ và sự nhu nhược của các giáo sư đại học. Dân chúng và sinh viên ở Grenoble không chấp nhận bọn đệ tử của Mao trạch Đông này.

Ông Niveau báo động chúng ta đang sống trong một hiện tượng Phát xít cực tả mà phát xít cực tả này sẽ tạo ra một phản ứng để nảy sinh ra một nhóm Phát xít cực hữu khác.

Bên cạnh các lời cảnh cáo của ông viện trưởng đại học, đồng hội sinh viên Grenoble cũng đưa ra tuyên cáo như sau :

«Từ đầu niên học, một làn sóng bạo hành khủng bố chưa từng thấy đã tràn ngập khuôn viên đại học Grenoble...»

Khu vực đại học Grenoble đã bị bọn SV khuynh tả chế ngự, bọn chúng đã chiếm đóng toàn thể 1 số tòa nhà. Những ai phản đối chúng đều bị chúng ngăn cấm và các giới chức ở đó đều từ chức.»

Đó cũng là tình trạng mà ông Niveau nhận thấy : «Thật là ghê gớm khi một nhóm tả phải đã khuynh đảo khu đại học. Trong hai năm qua chúng đã chiếm độc quyền thông tin và tạo nên một thư phát xít cực tả.

Họ đã biến Đại học thành một khu ngoài vòng pháp luật.. Để trở lại tình trạng bình thường chỉ cần các giáo sư phải làm gương và đứng đắn cho sinh viên chế ngự nữa»

Bên cạnh Giáo sư Đại học và sinh viên, ông Hubert Dubedout, thị trưởng Grenoble cũng than phiền «Tôi nghĩ rằng đại đa số SV. chỉ mong được yên tĩnh trong thời kỳ thi cử này. Nhưng tất cả các vụ khuấy động của phe hữu lại đều các vụ khuấy động của phe tả, chúng ta sắp thấy một tình trạng leo thang làm suy sụp đại học».

Phản ảnh dư luận của quần chúng Pháp, nhật báo France Soir (5-6-71) đã ghi lên tiêu đề : «Không ai có quyền tự hành công lý của mình» để phản đối thử tòa án nhân dân mà đệ tử Mao trạch Đông nhập cảng vào nước Pháp. Báo này viết :

«Những S.V. ở Grenoble đã đóng vai cảnh sát, vai quan tòa đã bắt cóc, thẩm vấn và đưa ra trước tòa án các mang» một sinh viên VN trẻ tuổi. Hàng động đó là một vi phạm trầm trọng đối với việc hành sự công lý trong tinh thần tự do. ►

Không thể biện hộ cho hành động trên bất cứ cách nào được. Không ai có quyền tự biến mình thành cảnh sát. Không ai có quyền thi hành công lý theo ý mình. Sự vi phạm nhẽ nào đối với pháp luật cũng mở rộng cửa cho tình trạng vô chính phủ và nạn đột tài.

Về vụ bắt cóc ở Grenoble hôm thứ 7 vừa qua báo France Soir viet : Đây là một thử nghiệm ác mèo của Vệ binh Đỏ ở Bắc Kinh, hay là, đối với những người Pháp trên 40 tuổi, giống như hành động của mật vụ Đức Quốc Xã Gestapo...

Báo này kết luận rằng phải chăng bộ SV Mao ít nhầm lẫn sự hủy hoại xã hội Pháp ? Và báo động trong tần của tất cả nước Pháp, trước sự lờ là của Cảnh sát để cho một SV bị bắt cóc giữa đường phố, trước nhà bưu điện mà không can thiệp.

Báo động

Tôi đây quý vị độc giả Đài đã thấy rõ vụ bắt cóc SV Đặng Hưng Anh và phản ứng phản nổ của dư luận trí thức Pháp về vụ này.

Vấn đề đối với chúng ta là :

1 — Bộ Ngoại Giao và Giáo Dục có thái độ nào để bảo vệ một SV ở hải ngoại, tranh đấu với lập trường quốc gia, bị đàn áp và khủng bố ?

Bộ Thông Tin đã giúp đỡ gì về mặt tạo hậu thuẫn của dư luận để hỗ trợ cho cuộc chiến đấu đơn độc của SV Anh ?

2 — Trong khi ở Saigon cũng có những phong trào tinh thần của một số sinh viên đối với những người như nhạc sĩ Phan Văn Duy, chúng ta đã để phòng một tình trạng đại học và chính phủ, đại học hỗn loạn và ngoại vong pháp luật do một thiểu số quá khích gây ra không ?

Vụ bạo hành và gian lận bẩn cù ở Đại học Sư phạm đã được Đài đăng tải đầy đủ. Sau đó báo Đài đã bị đe dọa khủng bố. Các nhà hữu trách về giáo dục đại học có thái độ nào trước hành động man trá, vô liêm sỉ của những sinh viên đang cướp quyền đại diện SVSP ?



«Nếu» thường là một số không. Nhưng có những dấu hiệu cho người ta tin tưởng, tin tưởng thôi, đất nước chúng ta sẽ có hòa bình sớm hay muộn. Hòa bình tức khắc, hòa bình trong chiến thắng, hòa bình trong danh dự. Hòa bình trong thất thế, hòa bình với chiến tranh ngầm không tiếng bom đạn, hay hòa bình theo kiểu vài vả... điều này ngoài tầm suy đoán của người dân thường.

Một chiến binh gốc xuống đã quá đùi, đã là một thảm kịch.

Một người dân chết, vì bom đạn đã quá đùi đã là một thảm kịch.

Ông Nixon, trong một bài diễn văn về vấn đề triệt hồi thám Quân đội Hoa Kỳ khỏi Việt Nam, đã mơ thấy hòa bình cho cả một thế hệ, một thế hệ hòa bình cho toàn thế giới.

Giấc mơ của ông Nixon quá lớn và chỉ là giấc mơ của ông, thôi !

Người dân Việt chỉ mơ một thứ hòa bình trong tầm tay dù trong thâm tâm họ cũng muốn cũng mơ một thứ hòa bình trường cửu cho cả thế hệ cho nhiều thế hệ, cho cả thế giới. Nhưng qua những kinh nghiệm qua khía cạnh đất nước họ của thế giới thì điều đó chỉ là giấc mơ thôi.

Nhưng nếu mai hòa bình, Người viết bỏ tiếng một để thấy hòa bình gần kề hơn. Một mai nghe xa xôi quá !

TÊ ĐỀ

nếu...

đi một ươi thật xa tôi để lấy chồng đẻ con. Tôi sẽ có không cho chồng tôi con tôi biết miệng tôi đã uống Saigon tea thân thể tôi đã bị Mỹ đen, Mỹ trắng, Phi nau, tại Hân mất lợn dày dò.

Một cô gái Snak Bar khác : Nếu hòa bình, lính ngoại quốc sẽ về. Lực do tôi sẽ đi làm điếm. Nhất điếm, nồi sú, tam cha, tút tưng mà.

Một anh binh nhí : ủngh lớn khổ qua ma chẳng ăn cái giải gi. Bei vẫn đợi. Nếu hòa bình tại túi là kè stroong nhất mà cũng khổ nhất. Strom vì không phải đi theo ông bà. Khô vì biết rằng chính phủ sẽ chẳng giúp đỡ gì được mấy. Gương mấy anh em thương phế binh còn đó. Có lẽ tôi sẽ cố xoay sở mua trả góp cái xe lam chạy đỡ.

Anh cười hì nhưng vẫn có nét đau khổ rồi nói tiếp : «Cùng lắm tôi sẽ sám hộp đánh giày. Vào linh học được nghé đánh giày lúc nào cũng láng coóng ! láng coóng đến nỗi kiền bò lên trượt chân xuống liền t»

Một ông công chức : «Hòa bình à ? Tôi đâu có phải đi đánh nhau, chiến tranh hay hòa bình tôi vẫn lương ba cọc ba đồng bụng tau vồ bì bạch.

Nhưng dù sao thì cũng nên có hòa bình cho nhiều người zui nhất là mấy thằng con tôi sẽ không phải đi lính. Tui nó cũng 10, 12 ca rồi. Nếu chiến tranh kéo dài thêm mấy năm nữa, chúng lại phải lính tráng học hành học dở dang rồi lòn làm gi ?»

Một thiếu tá : «Tôi là lính nghè không gi buồn bằng một trại binh líu hòa bình» bình như ông Churchill nói thế thi phải. Tôi vẫn khoái đánh lộn vì đánh lộn sẽ tên lon, tên lon sẽ tên tiêu.

Hơn nữa đánh lộn quen rồi như một cái thu, bỏ cái thu đó đi chẳng khác anh hút thuốc phiện, cái mai úy. Vâ lại, nếu «bị» giải ngũ tôi chơi với lúm vì chỉ biết bắn súng đánh giặc, khong lẽ lại có bằng nào mờ ra thuê giết người ?»

Một sinh viên luật : «Hòa bình đ'y lắm ! Tại tôi sẽ học thoại mai hơn.

Tôi sẽ có «lòng xong» cái cùi nhăn, làm để cho co bằng vây thời chử tôi biết cùi nhăn cũng đợi ! Anh biết tôi làm gì không ? Tôi sẽ làm một cái chơi, xoay

vốn vào rừng chỗ có những hố bom 820 để auoi cá lóc, nuôi ếch, Hốt bạc là cái chắc !»

Một sinh viên con nhà giàu : «Tôi sẽ xoay đi Tây liền và chuồn luôn. Hòa bình chẳng được bao lâu đâu !»

Một nữ sinh viên Văn khoa ban triết, vẻ mặt mơ mộng : «Tôi sẽ di quyền tiền mua hộ hoa rắc trên những hố bom đạn, những chỗ trước là chiến trường đê xóa vết của quá khứ tích đau buồn, từ tương tượng mọi hố bom là một vườn hoa có tuyệt không ?»

Một ông có áp phe : «Tôi sẽ gọi hùn vốn thuê lại những building mà trước đó ngoại kiều thuê để mở trung tâm du lịch, phòng thí nghiệm biologic, phòng thí nghiệm piano hợp với tầm vóc lớn lao của vấn đề. Xin ông vui lòng chờ.

Người yêu : «em sẽ đi chơi với anh qua 36 phố phường của Hà Nội trong cơn mưa nhẹ. Em cũng mong có hòa bình ít ra cho một thế hệ của con cái chúng ta. Chúng ta đã mất mát nhiều thứ đẹp nhất đời vì cuộc chiến lè thê buồn hiu này».

NHÂN Ô BƯU HỒNG (Hué)

Theo dữ liệu, vấn đề liên quan tới ông sẽ được đề cập trong số báo này. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi thấy rằng vấn đề có tầm vóc quan trọng vượt hẳn tính chất một vụ lạm dụng quyền thế để hành động bất công của riêng một cá nhân.

Do đó, chúng tôi đã quyết định hoãn thời gian công bố lại để tìm một hình thức trình bày thích hợp với tầm vóc lớn lao của vấn đề. Xin ông vui lòng chờ.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại. Của người giòng họ. Cũng được kế nghiệp phát triển tại các quốc gia cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Đầu dây khói nguyên khí tạo hóa vũ trụ, khí thiêng Sông Núi (VN). Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực, gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc. Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» già truyền đặc biệt của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM DƯƠNG LÝ, đồng phương linh động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh (của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh) (Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tề Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965 (KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh đau răng. Bổ sinh lực răng. Giả chửa rụng răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự Quê Hương (VN), Phục hưng kinh tế Xã hội — Phục vụ đồng bào Quốc Nội.

PHAT HANH TAI NOI QUOC : NAM KY 1083A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rạch Cát, Quęo (cua) Hậu Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$ Nước 35\$ sấp lén...

PHÓNG SỰ

MÀU XANH

của SAIGON đang tàn úa ?

HẠ QUYỀN



Mùa mưa đã trở lại, cây cỏ Saigon trỗi dậy hối sinh những hàng me lá non xanh mướt những cây sao tươi tốt đan kết với nhau làm thành từng vòm lá che mát cho đường phố chúng ta. Công viên như thiền viện lớn, làm mát thiên hạ bằng những thảm cỏ mịn như nhung khắp đường phố Saigon, màu xanh để chịu của cây cỏ khiến cho bao nhân thi sĩ lâng lâng ngất ngây.

Nhưng, nếu bạn ngừng mặt nhìn trời, hoặc tối tối ngắm trăng qua những tán cây thành phố, bạn sẽ phải đau lòng: Đầu đâu bạn cũng thấy một vài cây khô héo, cành trơ khää khää.

Nhiều thi sĩ đã từng xúc động gieo văn trước những cành cây trơ lá đỏ, ca tụng vẻ đẹp nên thơ của một mùa thu tưởng tượng. Nhưng mấy ai biết rằng Saigon này đầu có mùa thu! Và những đường nét huu quanh tiêu so của những cành cây khää khää đó, là do công sức của thuốc khai quang cùng khói xe hơi, xe gắn máy. Một kỷ sự thay đổi kinh tế phức tạp kèm theo hầu như dân chúng không còn thời giờ mà nghĩ tới cây cối nữa. Ngày cà những người dân đô thị, cần bóng mát khi đi đường, cần cây cối trợ lực để lá phổi được hít thở không khí trong lành, và khi trời đẹp có thể mờ mộng một chút,.. cũng ít ai mà nghĩ tới đám cây cối đang bị tàn phá đó. Bạn có biết đâu rằng những hàng cây của thành phố Saigon một thời xa xưa đã nổi tiếng trên thế giới còn với cái tên lịch sử «Hòn Ngọc Viễn Đông» của đô thị này. Với dân số hơn nửa triệu người, Saigon năm xưa (khoảng

và cây cối! Tuy loài cây hô hấp khác chúng ta, ban ngày nó hút dưỡng khí (oxygène), giúp cho không khí dễ thở hơn, nhưng cành lá cũng khô mà chịu đựng được những lượng khí độc nhiều quá như ở Saigon ngày nay. Theo sự tính toán của các chuyên viên HK, cứ ba chiếc xe hơi lại có một cái cây thi không khí thành phố sẽ trong lành. Một nhân viên sở trồng tia cũng cho biết, trong đô thị đông dân nếu có 1,3 diện tích đất để trồng cây cối thì lý tưởng nhất.

SG hiện nay với 11 quận hành chính, chưa khoảng gần ba triệu người, trong một diện tích gần 70 km² hay 7000 mẫu tây. Vậy mà theo số thống kê của Sở Trồng Tia Đô Thành, chúng ta chỉ có 5,337 cây trồng dọc vỉa hè Saigon, cùng khoảng 5000 cây nữa trong vùng Chợ Lớn cũ. Có tất cả 41 công viên, chiếm một diện tích gần 24 mẫu tây (hecta), thì may vài ba cái đã bị thương phế bình cẩm dủi, chiếm đất.

Với chiến tranh và bao nhiêu vấn đề chính trị kinh tế phức tạp kèm theo hầu như dân chúng không còn thời giờ mà nghĩ tới cây cối nữa. Ngày cà những người dân đô thị, cần bóng mát khi đi đường, cần cây cối trợ lực để lá phổi được hít thở không khí trong lành, và khi trời đẹp có thể mờ mộng một chút,.. cũng ít ai mà nghĩ tới đám cây cối đang bị tàn phá đó. Bạn có biết đâu rằng những hàng cây của thành phố Saigon một thời

xưa đã nổi tiếng trên thế giới còn với cái tên lịch sử «Hòn Ngọc Viễn Đông» của đô thị này. Với dân số hơn nửa triệu người, Saigon năm xưa (khoảng

1951-1952) có chừng 20,000 cây che bóng mát. Từ phi cơ lượn trên thành phố để chờ hiệu đáp xuống phi trường, các du khách ngoại quốc có việc ghé Saigon đều là lùng thích thú. Thành phố bát ngát như một mặt biển xanh.

Dó là chưa kể nỗi thoái mái êm dịu của mọi người, khi đi vào thành phố được nhìn ngắm nhiều loại hoa như những cây phượng vĩ một màu đỏ tươi của pháo tết, rải rác dọc đường từ phi trường vào trung tâm thành phố, những gốc băng lăng phủ đầy hoa tím chật chẽ thương, đứng riêng lẻ ở đường Yên Đỗ, Đoàn Thị Điểm và Phan Đình Phùng. Ngoài ra còn có loại cây chùm ket nở hoa vàng rực rỡ dưới ánh nắng nhiệt đới. Và ban đêm du khách đi dạo ngoài đường, còn được thưởng thức hương thơm mát dịu của hoa Y Lăng, Ngọc Lan Dã Ly nữa.

Hầu như tất cả các đô thị lớn của miền Đông Nam Á: Manila, Đài Bắc, Tân Gia Ba, Hồng Kông Tokyo v.v... không nơi nào trồng cây lớn như SG. Các sinh viên du học ở Hoa Kỳ về, cũng xác nhận, tuy khu dân cư trong các thành phố Mỹ có nhiều công viên nhưng không nơi nào trồng cây rải rác khắp lề đường như thủ đô của xứ mình. Anh Thiệp, một SV tốt nghiệp ban văn chương mới về nước sau 5 năm du học, đã thở than cùng PV Đời: «Tôi tiếc nhất 4 hàng cây trên đường Cộng Lý. Khi sáu xuất du, tôi vẫn hằng ngày chơi ú tim với cô bạn nhỏ, trên đường từ trường Được (lúc đó ở góc đường Hiền Vương Cộng Lý) trở về cư xá gần cầu Bạc Mát Hồng». Anh cũng biết, vì vẫn để kẹt xe mà cây bị đốn để mở đường, nhưng «tiếc thì vẫn tiếc chứ làm sao được». 1 thi sĩ đã từng làm nhiều bài thơ ca tụng «mỗi tàn cây che một khoảng hẹn hò», cũng ngậm ngùi trước cảnh «tiều phu thành phố» nhún nhún dốt gốc cây. Buổi tối đi dạo ngoài đường phố, hẳn bạn để ý tới những gốc cây thấp sát lề đường, đang hồng lửu như đồng thanh nhóm sưởi mùa đông? Đó là những gốc cây khó đào bật rễ, mà thân cây chết khô đã được đốn đi rồi.

Và người «tiều phu» bắt đắc dĩ, nhân viên sở trồng tia đô thành, phải đốn gốc thay vì di gieo hạt trong cây!

Ông chủ sự sở trồng tia BT cho biết, có tới 40,1 cây cối bị đốn để mở đường, hoặc chết héo chết hon, rồi bị chặt thân, đốt gốc. Có điều kỳ lạ, là cây cối phía Saigon bị chết rất nhiều, trong khi phía Chợ Lớn chỉ mất chừng 5,1, mà thôi. Những hàng Sao ở đường Mạc Đĩnh Chi, những cây Me trên đường Thống Nhất, và một số cây Giá Tỷ trước dinh T.T. vv., đã được sở trồng tia khai vào sổ tử, nhưng chưa có nhân công mà đốn bỏ đó thôi. Với con uất chuyên viên, các vị này muốn đốn tất cả những cây không còn này lộc, ra lá nữa, để trồng thay vào đó những cây non. Họ không thể tưởng tượng rằng có những dân thành phố, lại rất ra ngam cà cây trơ lá, vì «không cây nào nhìn mà thấy xấu cả», hoặc «nhìn cây khô, nghệ sĩ dễ xao động hơn».

Đối với các vị «chức sắc» trong sở trồng tia, họ rất buồn vì công việc khó làm tron. Cá sở có hơn

100 nhân viên, mỗi ngày mồi giăm bông vì lương chính phủ trả quá yếu. Vì muốn thay thế được cây khô héo bèn đòng, họ phải trồng và chăm sóc cho một cây non trong suốt 4 năm liền. Cây non này, do sở Ương cây gieo hột, độ vài năm, cây cao chừng hai thước mới đem trồng ngoài đường. Ngoài công việc sỏi gốc, làm cỏ, trời cây hàng ngày khi trời nắng v.v..., nhân viên sở trồng tia còn phải trồng lại hoài hoài nhiều lần, mới mong 4 năm sau cây trưởng thành, tự khôn lớn thêm nữa. Ông Phụ tá chủ sự Sở Trồng Tia, nhờ PV Đời nhắn cùng bà con có bác, rằng quý vị nên ngăn cấm, đừng cho con nít phá cây; và khi đi đường ma cần tiểu tiện, thì chơ tiểu vào những gốc cây non còn bé bỏng: «Cây bị xót, sẽ tàn lui mà chết mất, còn đâu bóng mát cho quý ngài». Ông cũng cho biết cây tại các đường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo và Hàm Nghi, mới trồng được vài năm nay, đang còn ở thời gian cần chăm bón. Xin đừng ai bẻ ngọn, phá cành hay đóng đinh vào chúng mà tội cả cho cây, tội cả người.

Đề cập tới những cây lõa rời mà bị chết, ông Phụ tá STT Đô thành đê đặt tiết lộ: «cây già tự nhiên không chết, trừ khi bị cháy xém, bị sét đánh hay bão tố, hoặc vi... sao đó thôi».

Cây cối Saigon phần lớn đều đã sống cả mấy chục năm. Trong thành «Ô Ma» có gốc cây tời ngoài trăm năm. Hiện nay, đường phố vắng cây dần, «phần vi chúng tời ít phương tiện trồng thêm phần vì cây già bị chết quá nhiều». Vườn trong cày trên Phú Thọ, nay đã bị TPB chiếm mất phần lớn, nên cây non cũng thiểu. Nhân viên ít đến nỗi cả sở, «chúng tôi hiện chỉ còn một người biết leo cây để tia cành khô cho cả mươi ngàn cây của thành phố. Cô bác đi đường thì nên để ý khi trời mưa gió, cành khô có thể rớt bất cứ lúc nào, vì một cơn kíp như vậy làm sao tia hết cành chết cho kịp được?»

PV Đời từ khi gặp mấy ông Trồng Tia đi đường là luôn ngừng mặt nhìn cây. Xem cây nào thay lá, cây nào chết, đoán xem đường nào con bò vong nhiều bông mát lau dai, đường nào sắp tro bụi vì cây bị đốn? và ngoài cái thứ ngắn cày, ta con có thể phòng ngừa, tránh xa những cành khô sắp gãy cho biết khi nào can toàn trên xa lộ nữa. Biết khi nào những người có quyền hành mới để ý tới vẻ đẹp và ích lợi của cây cối, mà sửa sang, trồng tia thêm cho đỡ thành chúng ta?

(HẠ QUYỀN)

Nhán Tin

Xin báo tin để các vị quyền thuộc và thân hữu của Bạn Phạm Văn Kha (tức Nguyễn Đình Xương) biết rằng bạn Kha lâm trọng bệnh từ 2 tháng nay và hiện đang được nằm điều trị trong Bệnh viện Nguyễn Văn Học (Gia Định) khu Nội Khoa, Trại A phòng 303 giường số 18. Mong quý vị có chút thời giờ dành vào thăm nom người bạn có đặc hiện

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

CHÍNH TRỊ

Vụ án nữ lãnh tụ da đen :
Angela Davis

Gần 20 tờ chức Công sản hay khuynh tả trong lãnh thổ HK cùng cả một phong trào tuyên truyền sâu rộng ở các nước khác ; Nga, Ý, Pháp v.v... đang kêu gào trả tự do cho Angela Davis, bị bắt giữ vào tháng 10, & vừa qua vì liên quan đến một vụ nổ súng đẫm máu tại San Rafael, tiểu bang California. Nội vụ xảy ra bởi một thiếu niên da đen tên Jonathan Jackson đã mang vũ khí vào phiên tòa xử 3 người da đen khác (trong số có người anh của Jackson) về tội dâm chấn một người gác den ở nhà tù Soledad. Gã uy hiếp vị thẩm phán và bắt thêm một số nhân chứng, nhân viên bồi thẩm đoàn theo hán lâm con tin sau khi đòi trả tự do cho ba hung thủ da đen trước 12 giờ trưa. Nhưng vừa ra khỏi cửa tòa án thì một vụ nổ súng đã diễn ra với các lực lượng cảnh sát. Kết quả : vị thẩm phán Haley, Jonathan Jackson và 2 người nữa tử thương.

Angela Davis lập tức bị cơ quan FBI truy nã vì những liên hệ với J. Jackson trước ngày xảy ra nội vụ. Cô ta cũng bỏ đi trốn với một lãnh tụ da đen khác, 3 giờ sau khi vụ đẫm máu xảy ra.

Angela, 27t. sinh tại Birmingham, tiểu bang Alabama trong 1 gia đình trung lưu. Tại địa phương này cô cũng đã từng chứng kiến và tham dự những vụ xuống đường chống kỳ thị màu da. 1963, Angela theo học Đại học Brandeis, tiểu bang Massachusetts, đồng thời 1 vụ nổ khẩu súng giết chết một người bạn gái thân của Angela đã xui cô quyết định bước sang hoạt động chính trị.

Cô chịu ảnh hưởng lớn của thầy là nhà triết học Marxist Herbert Marcuse (vừa là lý thuyết gia xã

hội và tư tưởng được xem ngang với Marx và Mao đối với các phong trào đấu tranh khuynh tả tại Mỹ và Pháp). Sau khi tốt nghiệp Angela di du học tại Đức (lại học nói tiếng Goethe) và Pháp. Tại Pháp, sau này cô tuyên bố là phong trào đấu tranh bạo động của những lãnh tụ người Algérie đã gây cho cô một ý niệm cụ thể về cách thức điều động một phong trào quần chúng. 1968 cô trở về Hoa Kỳ, soạn luận án tiến sĩ dưới sự bảo trợ của Marcuse tại đại học California. Cũng bắt đầu từ đây, Angela Davis trở thành một nữ lãnh tụ da đen thiên tài nói tiếng Cờ công khai gia nhập đảng CS và nỗ lực quyến rũ những người da đen tranh đấu vào quý đạo của chủ nghĩa marxist có hoạt động hàng hải đến nỗi phải mua vũ khí phòng thân. Vai trò của Angela càng nổi bật khi cô nhận chức giáo sư triết tại đại học Los Angeles tiểu bang California.

Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt đầu xem Angela Davis là một thử «phá rối trị a» nguy hiểm nhất từ ngày cô ho hao tranh thủ nền tự do trong đại học bằng phương cách bạo động cực đoan. Cô tuyên bố như sau : «Khi người ta bắt đầu gọi chúng ta là phá hoại, thì chúng ta phải lập tức trả lời: Vâng, đó nhiên là chúng tôi phá hoại, chúng tôi sẽ còn tiếp tục phá hoại cho tới khi nào chúng tôi đáp đờ mọi cơ cấu ngăn trở tột tệ hiện tại ! »

Ngày 20-6-70 nhân vụ án 3 hung thủ da đen giết người gác tại ngục thất Solenad, Angela đã dựng nên một tò án nhân dân » do cô chủ tọa tại một thánh đường khu Watts, Los Angeles. Phiên tòa đã công khai truy tố toàn bộ hệ thống hành chính cai trị của liên bang Hoa Kỳ cũng như ở từng tiểu bang đã phạm tội chống đối nhân dân và bị kết án «tử hình». Sau «quyết nghị» sửa «tòa án», bà «thẩm phán» Angela hướng dẫn cầu hòa Jonathan Jackson đi mua một khẩu súng trường thứ hai, hiệu Plainfield. Ngày 28-70, Angela và

Jonathan đã bị bắt đến đó là trước tại tòa án San Rafael và đi mua thêm một khẩu súng săn nòng lõm.

Buổi sáng ngày 7.8, toe nhóm lữ. Cậu thiếu niên Jonathan mang cả 3 khẩu súng định mìn (hai khẩu súng Plainfield và một khẩu súng săn) đột nhập vào phiên tòa và vụ nổ súng giữa Jonathan và cảnh sát đã diễn ra như đã nói bên trên. Lập tức Angela Davis được liệt vào danh sách 10 hung phạm cần truy nã gấp của cơ quan FBI (An ninh liên bang), sau khi các cơ quan an ninh đã truy ra tên của chủ nhân các khẩu súng sát nhân là Angela. Con đường đào tẩu của Angela khởi từ San Rafael (California), qua San Francisco, Los Angeles, New York, Miami. Sau cùng, nhờ nhận diện được chiếc xe hơi Toyota của Lãnh tụ da đen cùng chạy trốn với Angela, cả hai bị thợp cõi tại New York.

Tòa án sẽ quyết định tội trạng của Angela tùy theo mức liều hệ dự mưu của cô ta đối với «biển cõi» San Rafael. Tuy nhiên hiện nay, mức tiến hành về hồ sơ Angela gặp nhiều trở ngại bởi phong trào chống đối và tuyên truyền mang tên «Phong trào bảo vệ Angela Davis» đang lan đi mạnh mẽ khắp lãnh thổ HK cũng như ngoại quốc qua những thủ đoạn của các tay sách động CS. Một tờ báo cực tả ở HK đã xưng tụng Angela là vị «nhà anh hùng lý tưởng» (?) Sự kiện binh vực Angela một cách rầm rộ như thế cũng dễ hiểu vì vụ án Angela Davis đã là 1 dịp khơi động lại những hoạt động cự kháng các khuynh hướng khuynh tả, mà đã từ lâu đã không gây một sự động đất kẽ nào trong các phong trào tranh đấu tại Hoa Kỳ. Dù đã cố gắng tuyên truyền các lực lượng khuynh tả vẫn không đồng hoa được phong trào đấu tranh chống kỳ thi chủng tộc hay chống nghèo khổ với phong trào đấu tranh đòn đường cho chế độ CS.

(Theo Reader's Digest tháng 4-71)

Thanh minh về Giáo Hội Cao Đài Trung Ương và Thiên Đặng Giáo Chủ

• NHÓM PHÓNG VIÊN ĐỜI

thời giờ và phương tiện eo hẹp, nhóm phóng viên Đời có cơ hội gặp chi phái nào thì phỏng vấn chi phái đó.

Sở dĩ đời phỏng vấn Thiên Đặng Giáo Chủ vì có cơ hội tình cờ gặp Thiên Đặng Giáo Chủ ở Sài Gòn. Nhóm phóng viên Đời cũng dự tính đi Tây Ninh, đi Bến Tre vv. để mở cuộc phỏng vấn nhưng thời gian không cho phép.

Còn một điều sơ xuất này cũng cần cáo lỗi cùng Tòa Thánh Tây Ninh : Trong bài phỏng vấn Thiên Đặng giáo chủ, có xếp lộn bức hình Tòa Thánh Tây Ninh, (bức hình này đáng nhẽ phải đăng tại bài Lịch Sử Đạo Cao Đài) khiến đọc giả có thể hiểu lầm Thiên Đặng Giáo Chủ là giáo chủ tòa thánh Tây Ninh. Sự thực Thiên Đặng Giáo chủ là giáo chủ Tòa Thánh Bến Tranh và tòa tòa thánh Bến Tranh khiêm nhường hơn, không bì thế bằng Tòa Thánh Tây Ninh.

THÍCH MINH ĐỨC

CHIÊM TINH GIÁ (Astrologer)



Nhin chỉ tay báo trước tất cả biến cố suốt 1 đời người. Trình bày bằng : VIỆT — ANH — PHÁP — ĐỨC vv...

Giờ tiếp khách :

SÁNG : Thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật :
Từ 8 giờ — 12 giờ

CHIỀU : Thứ Bảy và Chủ Nhật :
Từ 3 giờ — 6 giờ

TỐI : Thứ 2, 3, 4, 5, 6 :
Từ 7 giờ 30 — 9 giờ 30

Văn phòng :

CHÙA GIÁC NGẠN

Số : 182/28, Trường Minh Ký — Phú Nhuận

Làm đệm cho Tổng Thống.

Sau khi Hạ Viện thông một phát qua được điều khoản giới thiệu ứng cử viên, nhiều người lo lắng. Lo rằng sẽ chỉ có một mình cụ Nguyễn Văn Thiệu ra tranh cử tổng thống kỳ này. Cụ Dương Văn Minh đã lên án điều 10 khoảng 7 vi hiến, lo rằng cụ sẽ không ra tranh cử, vì tranh cử là mặc nhiên chấp nhận một điều khoản vi hiến của luật bầu cử. Cụ Nguyễn cao Kỳ thì lo không kiểm đủ chữ ký giới thiệu. Vậy cuối cùng chỉ có một ứng cử viên Ng văn Thiệu ra tranh cử, một mình một chợ ha thô múa.

Bởi chung các lẽ đó vẫn đề «cái đệm» của Tổng Thống được đặt ra.

Nghĩa là cần một liên danh ra tranh cử với LD Nguyễn Văn Thiệu cho vui cửa vui nhà. Chợ cuộc bầu cử mà chỉ có một người ứng cử coi bộ buồn tẻ quá, còn quan trọng trong xuống, người ta trông vào, coi sao được.

Lúc đầu đầu có tia ông Hà thúc Kỳ, lãnh tụ đảng Đại Việt sẽ lãnh sự mang ra làm l. danh đệm, Ông lãnh tụ Kỳ năm 1967 đã tranh cử với ông Thiệu nhưng sau đó ông đã gia nhập liên minh 6 đảng quyết khoanh tay đoàn kết, sau lưng Tổng thống rồi. Không lẽ bây giờ lại đi tranh với Tổng thống coi kỳ quá! Vì vậy ông Kỳ đã tuyên bố phủ nhận. Phải lắm, không lẽ một lần tu cách mạng lại đi làm đệm mousse thông hơi.

Sau khi ông Hà thúc Kỳ phủ nhận vai trò làm đệm, còn nhiều tin đồn khác được tung ra. Nếu quả thật như vậy Tổng thống cần một cái đệm thì những bộ mặt sau đây rất xứng đáng.

— Ứng cử viên kỳ cựu Trần kim Thoa, bộ mặt này quá nhiều phần son bầu cử không sợ chi hết vì lớp son rất dày.

— Chủ tịch Hạ Viện Nguyễn Bá Lương, nguyên công chức ngạch bưu điện, mà bưu điện vốn được hình dung bằng con rùa. Con rùa xưa nay vẫn nằm ở đình chùa cho con hạc đứng lên lưng. Nghĩa vụ làm đệm có tính cách truyền thống, lại đúng vai trò trang trí cửa đình cửa chùa.

— Ứng cử viên lâu đời Nguyễn định Quát cựu tỷ phú.

— Nha sĩ, cựu ứng cử viên TT Hoàng cơ Bình
— Bác sĩ cựu ứng cử viên Tổng thống Ph. huy Cơ

— Vua dầu hỏa Trần ngọc Phương vừa mới tuyên cáo sẽ ứng cử.

Troong tất cả các khuôn mặt trên, có lẽ khuôn mặt Trần kim Thoa làm đệm xứng đáng nhất. Nếu bà Thoa không có tham vọng thi có lẽ phải triệu bà nghị viên Vũng Tàu ra. Bà nghị Cyrnos này đã từng tố ra có tham vọng lớn, bà dám ra làm.

Điều khó khăn về các ứng cử viên Đệm trên đây là họ đều mang tiếng ủng hộ Tổng thống Thiệu từ lâu nay, hay ít nhất cũng có lập trường giống ông Thiệu.

Như vậy cuộc tranh cử thiếu phần trình diễn đẹp mắt.

ÔNG ĐẠO CÁY



Bầu sạch không?

Vào cuối tuần qua, tình hình bầu cử có vẻ sáng sủa. Tổng thống Thiệu nói rằng sẽ có ít nhất 4 liên danh ra tranh cử. Ông cũng tỏ ra hân hoan được tranh hùng với 2 ông Minh và Kỳ, vì đó là những đối thủ xứng đáng.

Như vậy ngoài 3 liên danh Thiệu-Kỳ-Minh, có lẽ còn liên danh thứ tư nào đó nữa. Cho đến phút này vẫn chưa thấy ông Đại Sứ Buôn Cờ mồi nhân vật thứ tư này tới ăn cơm ở tư dinh, che nón chẳng biết người đó là ai.

Nhưng trong bốn ứng cử viên sắp ra đó, vẫn chỉ có 2 ứng cử viên Thiệu và Kỳ là hoạt động mạnh mẽ nhất. Tất nhiên những hoạt động đó không hề có mục đích tranh cử, mà chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của quí vị Tổng thống và Phó Tổng thống mà thôi.

Trong một ngày, ông Tổng thống tiếp các chiến sĩ Hạ Lào, thi ông Pnô đi thăm dân chúng Nha trang, Sáng sớm ông Phó bay xuống lê đức Huỳnh Giáo Chủ đạo Hảo Hảo thi gần trưa ông Chánh xuống lạy.

Đặc biệt nhất trong các hoạt động tuần qua là sự xuất hiện của người đẹp, bà Nguyễn cao Kỳ.

Ông Nguyễn Cao Kỳ đã từng nói nữa đứa nữa thật rằng người đứng chung liên danh với ông là bà xã. Chuyện này coi bộ có thể thành sự thật, vì bà Kỳ cũng hoạt động tranh cử ráo riết.

Trong cuộc họp báo, bà Kỳ đã tâm sự rằng bà sẵn sàng «bán» chào lòng còn hơn là để phó TT Kỳ phải cúi đầu khuất phục ai».

Câu nói đó đăng ghi vào sách nữ huấn, để làm gương cho liên bà con gái.

Có điều phải chú thích vào sách giáo khoa một điều khó hiểu là tại sao bà Kỳ lại chọn nghề bán chao lòng mà không chọn một nghề khác? Khi xưa Ông Kỳ đã từng tuyên bố trước mong một ngày nào đó dẫn vợ con đi ăn phở được dân chúng gọi bằng Ông chó không gọi bằng thằng. Như vậy có lẽ bà Kỳ không bán phở được. Còn nghề làm hủ tiếu thì chắc bà không giỏi lắm, có lẽ trong lúc tâm sự với các nhà báo, bà Phó TT bị ám ảnh bởi chữ tâm nghĩa là lòng, tâm sự lòng thông. Vì vậy mà bà tuyên bố sẵn sàng đi bán chào lòng chăng?

Trong cuộc giải bày tâm sự trên, bà Phó Kỳ cũng ngỏ ý lo ngại rằng cuộc bầu cử Tổng Thống tới không được sạch. Một tờ báo đăng cái tít giục gào rằng bà Kỳ lo ngại «vầu không sạch». Đúng là khẩu khí phụ nữ. Bầu cử sạch hay không sạch, chỉ phụ nữ mới có thẩm quyền tuyên bố. Vì phụ nữ mới chuyên môn về bầu : mang bầu, bế bầu, súc bầu, rửa bầu v.v...

Ông Đạo Cây năn nì

Thưa quí vị DB, NS và nghị viên, tôi là Ông Đạo Cây rất thèm ứng cử Tổng Thống nhiệm kỳ 1971-75 này.

Nhưng luật lệ bầu cử bắt buộc phải được qui định rõ cho ứng cử.

Chúng tôi tha thiết năn nỉ quí vị nào hăng háng sẵn, cho chúng tôi một tí chữ ký giới thiệu.

Vì bận việc tu đạo tối ngày, chúng tôi không đi năn nỉ từng vị một, xin quí vị nào hăng háng sẵn tự ý gửi giấy giới thiệu cho tôi tại tòa báo Đời. Trong giấy giới thiệu xin ghi rõ là «giấy giới thiệu Ông Đạo Cây hay một người do Ông Đạo Cây giới thiệu»

Hiện nay chúng tôi không có quyền thế hay tiền bạc, nói theo bà Phó Kỳ không biết lấy chi đèn đáp lại lời giới thiệu của quí vị.

Chúng tôi chỉ xin hứa nếu vị nào giới thiệu tôi khi tôi đem bán lại giấy giới thiệu sẽ chia cho quí vị một nửa.

Thề trên có trời dưới có đất đúa nào nói đổi nó phải làm dân biểu.

Khản điện của Ông Đạo Cây

Tuần trước báo chí sôi nổi bình luận về một bức khản điện được đăng trong mục rao vặt các báo kỵ tên ông bác sĩ hiện nay làm chủ tịch quốc gia y sĩ đoàn.

Bức khản điện trên kêu gọi các y sĩ yêu nước trên toàn quốc phải ra ứng cử dân biểu Hạ nghị viện kỳ này. Tác giả bức khản điện nhắc nhở nhiều lần chữ y sĩ yêu nước và nhấn mạnh không 1 đơn vị bầu cử nào được bỏ vắng mặt các y sĩ yêu nước. Tác giả còn ra lệnh cho các y sĩ yêu nước các tỉnh phải họp lại nhau để vận động cho người y sĩ yêu nước đắc cử.

Đọc bức khản điện này nhiều người khoái lắm. Vì ông chủ tịch quốc gia y sĩ đoàn đã lấy tư cách ca nhân ra lệnh cho các y sĩ toàn quốc. Thế là chúng ta thấy xuất hiện một cái đảng mới,

đảng y sĩ yêu nước! Đảng này chắc sẽ mạnh không kém gì đảng Kaki vì đảng viên có mặt khắp mọi nơi.

Ông chủ tịch y sĩ đoàn còn ra lệnh cho các y sĩ yêu nước. Thế này thì những ông y sĩ nào không chịu ra ứng cử, không chịu di vận tòng bầu cử cho các y sĩ, rút cục sẽ bị gán cho nhàn hiệu «không yêu nước».

Chết cha các ông thầy thuốc yêu nghề cứu nhân độ thế hơn nghề chính trị, các ông sẽ bị coi là phản quốc hết.

Nhưng lo ngại nhất là nếu các y sĩ yêu nước mà ra ứng cử, trung cử hết thi trước ta sẽ mất luôn một lứa 137 ông bác sĩ, vì các ông sẽ bỏneau mai mà đi họp quốc hội hết. Nếu các ông bị truất «y sĩ yêu nước» Nguyễn quang Luyện để đi mua vàng lậu về tặng vợ đều thi nên kinh tế tài chính của ta có thể làm nguy. Hoặc các ông bắt chước «y sĩ yêu nước» Nguyễn đại Bảng, xuất ngoại để nằm lỳ ở Pháp xin đi học thêm thì quốc hội sẽ không còn ai hội họp thảo luận nữa!

Bắt chước ông «y sĩ yêu nước» Nguyễn hoài Đức, Ông Đạo Cây cũng xin gửi bức khản điện sau đây :

Khản điện giờ các ông Đạo yêu nước toàn quốc Stop. Hãy hết sức tránh đừng ra tranh cử D Stop Phải làm nhiệm vụ ông Đạo trước hết Stop Các ông Đạo yêu nước phải họ hỏi thêm về báu pù, thần chủ chữa bách bệnh Stop. Nơi vào cát sỏi ra tranh cử thì ông Đạo yêu nước phảiundra bệnh Stop Ông Đạo yêu nước phải chữa bệnh bằng qui thuật không được dùng ống chích Stop Bão cáo về trung ương gấp Stop

Lại cha Hải

Hình như năm nào ông LM Đinh xuân Hải cũng được đưa lên tên tuổi là xuất hiện trên báo chí một lần. Năm thi do vụ nghĩa quân ma của ông bị tòa Tỉnh Gia Định gác tên khiến ông dọa cách chức Tỉnh Trưởng. Năm thi xảy ra chuyện đàn em của ông đi đánh cướp nhà của thương phế binh, gây ra đổ máu.

Năm nay là năm 1971, đợi mãi không thấy tên ông cha Hải xuất hiện trên báo chí, đồng bào đã tưởng ngài bắt đầu tu rồi.

Lầm to! Tuần qua tên tuổi ngài lại vang dậy như sóng cồn mỗi lần nữa. Sáng ngày thứ năm, gần 30 đồng bào ở xã Tân Sơn Nhì lại kéo nhau lên Hạ Viện biểu tình, dâng thỉnh nguyện thư xin can thiệp vụ LM Đinh xuân Hải chiếm đất của Đồng bào. Nhóm người biểu tình trên đại diện cho 37 sản chủ nạo nhàn của cha Hải, xin nhà nước ngăn cha Hải đừng cướp đất của họ nữa.

Kể cũng lạ thật, Hình như ông cha Hải này mắc bệnh ghiền báo chí, nám nòi cũng phải làm chi để được đăng tên tuổi sôi nổi trên mặt báo mới thôi. Hình như ông cũng mắc bệnh ghiền đất. Năm ngoái thi có vụ ông chiếm đất công, đuổi cỏ thương phế

(XEM TIẾP TRANG 55)



VĂN NGHỆ MIỀN BẮC

HỎI ĐẦU GỒI CÒN HƠN

○ NGUYỄN TUÂN

LTS : Dưới đây là một đoạn trích trong cuốn truyện dài « Nắng giữa đồng » của tác giả Văn Dân do nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành. Truyện đề cao thành tích và nếp sinh hoạt của một đại đội cao xạ pháo gươm maul. Đoạn dưới đây mặc dù là ca ngợi đời sống tập thể của nhân dân miền Bắc, bạn sẽ có một ý niệm rõ rệt về cảnh huống cơ cực của những gia đình miền Bắc, có con không biết gửi ai, nhờ ai nuôi dùm. Cái nhân dẽ « Hỏi đầu gởi còn hơn » là do tòa soạn đặt tên. Ngoài ra tòa soạn không thêm bất một chữ, một dòng nào của đoạn văn.

buổi trưa anh đến viết thư đều thấy nó đã ngồi trước ở đây rồi. Hết mực cạn văn hóa cao có lẽ viết chẳng bao giờ bị bí như mìn, nó mà viết thư cho vợ cứ là tràng giang dai dài.

Thuận vừa chọn một cái bàn ngồi xuống vừa quay sang hỏi Tâm :

— Viết gì thế đồng chí ?
Tâm ngang đầu lèn toét miệng cười :

— Tôi đang bị đây Thuận à !
— Cũng bị à ? Thuận ngạc nhiên đi lại phía Tâm,

Tâm bỏ bút xuống vẩn mày đầu năm bỗ cho ai ? thì anh lại tắc nút. Anh suy nghĩ mãi cuối cùng đành hỏi lại vợ : Thế thì trước đây, đứa con bỗ cho ai ? Anh thấy như thế cũng không ổn. Vợ gấp khó khăn mới viết thư cho anh, bây giờ anh lại cũng hỏi lại thế : thà để cô ấy hỏi đầu gởi còn hơn.

Vừa bước chân vào hội trường Thuận đã thấy Tâm đang ngồi hi hoáy viết, chiếc đan « ghi ta » bỏ ngay ở bên cạnh. Quái lạ thằng bé này viết gì mà viết lầm thế ! Cả ba

— Tôi đang sáng tác một bản nhạc ca ngợi người lính biên phòng anh Thuận à ! — Giọng Tâm say sưa. — Tôi thấy họ thật là những người anh hùng vô danh.

Trong lúc tất cả mọi người được hưởng hạnh phúc trong cuộc sống hòa bình thì...

— Nhưng cậu đã ở bộ đội biên phòng chưa ?

Thuận sốt ruột ngắt lời,
Tâm mím cười :

— Ấy, nhạc nó không đòi hỏi phải cẩn kẽ như viết tiểu thuyết mà là những cảm xúc, cảm xúc để rung động lòng người nghe.

— Cảm xúc sao lại còn kêu bí. Thuận cười khanh khách. Theo minh tốt nhất là ở đâu sáng tác ngay cho ở đây, nó không phải phia chuyện thì không bí. Cảm xúc phải là cảm xúc cụ thể.

Tâm ngồi thử người suy nghĩ một lát đoạn gật gù :

— Có lẽ đúng thế đấy ! Bỗng Tâm cười bắn lên. À mà phải rồi, cao xạ pháo chúng mình cũng có khác gì anh lính biên phòng mấy đâu, cũng ngày đêm bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dân kia mà ! Hay lâm, ý kiến cựu binh có khác, cứ chắc như đinh ấy.

Thuận ngượng quá đâm lúng túng :

— Ấy đừng khen mình, mình cũng đang bị như người bị đứt nứt ấy đây.

— Anh cũng sáng tác à ? Tâm với hỏi.

— Không phải — Thuận khẽ thở dài — mình có sáng tác cái chết

tiết, viết lá thư cho vợ đã ba ngày chưa xong.

Tiếng Tâm cười rộn tan :

— Tình cảm với mẹ đã gì mà dài dòng thế !

Giữa lúc ấy Bàn từ ngoài súng sục chạy vào, thấy Thuận anh reo lên :

— À, đồng chí Thuận đây rồi, thế mà tôi đi tìm mãi.

— Có việc gì thế đồng chí ? — Thuận ngạc nhiên. Bàn đến bên cạnh hỏi :

— Có bạn gì đấy không ?

Thuận lưỡng lự một lát rồi bảo:

— Cùng chẳng bao giờ cả, Tôi chỉ đang viết dở lá thư.

— Thế thì cứ viết đi — Bàn tươi cười — tôi tưởng đồng chí không bận chi.

Thuận gãi đầu chép miệng :

— Nhưng viết nó chẳng ra cho, A, mà đồng chí có ý kiến gì giúp cho thì tốt.

Bàn kéo ghế ngồi từ tể rồi bảo Thuận :

— Đồng chí kể tình hình xem, có thể được xin sẵn sàng giúp.

Thuận kể tì mỉ tình hình gia đình. Thuận là con út, Bố mẹ Thuận vẫn còn nhưng ở chung với người anh cả. Trước khi có con, vì xích mích với bà chị đầu nên vợ Thuận ra ở riêng. Đến khi có con thì họ hàng làng xóm thương là chông đi bộ độ vang lại vướng con mọn nên giúp đỡ nhiều. Nhất là già đình bên vợ, ông bà ấy hết cho mượn bô lại cày không công cho nữa.

Bây giờ trong làng đã có hợp tác xã, vợ Thuận không muốn vào nhưng Thuận lại cứ khuyên vợ vào, vợ viết thư len hỏi : vào thì bố con chào ai ?

Sau khi nghe Thuận kể, Bàn hỏi :

— Bây giờ đồng chí sẽ trả lời như thế nào ?

— Tôi viết như thế này đây, nhưng nghe có vẻ không ổn — Thuận lấy lá thư đang viết dở, rồi đọc :

— Hanoi ngày... — Thuận ngập ngừng, đến ba chữ « em yêu quý » anh ngượng không muốn đọc ra, định đọc khác đi nhưng lại trót buột miệng — Thưa...

Cả Bàn và Tâm đều phi cười. Bàn thản nhiên như người đọc tiếp:

— Thưa, thưa bu nổ.

Thuận vội khua tay vừa cười vừa cải chính :

— Tôi nhầm, không có như thế đâu. Bây giờ tôi bỏ phần thủ tục

ở trên, đi ngay vào nội dung chính. Thuận lại nhìn vào giấy đọc « Ông dân ta trái mẩy nghìn năm lịch sử bị áp bức bóc lột, làm ăn riêng lẻ, canh tác lạc hậu. Ngày nay nhờ có Đảng dành lại được ruộng đất, muôn được no ấm phải vào hợp tác xã...»

Tâm hấp tấp ngắt lời Thuận,

— Tôi nghe nó giống một bài chỉnh huấn ấy.

Thuận đặt tờ giấy xuống bàn thuẫn người.

— Ấy thế mới chết, tôi cũng cảm thấy như vậy.

— Có lẽ cũng giống tôi sáng tác bản nhạc « người lính biên phòng » ấy anh Thuận à ! Tâm nhảy múa lúi lóe. Nghĩa là cũng chỉ nguyên tắc chung chung mà không đi vào cụ thể. Viết thư là phải cho nó cảm xúc thực sự kia.

Bàn ngồi nhìn Thuận. Anh thấy ở Thuận quả là một con người nhiệt tình thì có nhưng chiều sâu sắc thì chua. Ở đời đâu phải cứ sống thẳng như ruột ngựa ấy là đủ. Không cần Thuận phải đọc hết nhưng dòng chữ trong lá thư anh cũng có thể đoán là Thuận sẽ không ngọt lời « chỉnh huấn » cho vợ. Trong lúc ấy vẫn đề mấu chốt là đưa con thi lại không bàn chi tiết xem nên giải quyết thế nào và cái tư tưởng ý lại vào bồ mẹ của chị vợ lại không được phân tích chu đáo.

Bàn gởi một vài ý kiến cho Thuận phân tích tư tưởng ý lại của chị vợ. Đến việc đưa con, anh kể cho hai người nghe câu chuyện của mình:

Vợ anh là cán bộ phụ nữ huyện nhưng là loại cán bộ chân chạy, không văn phòng mà cũng không có nhà riêng, nay ở xã nay mai ở xã khác đến nỗi có lần anh về phép phải cuộc xe đạp hai ngày mới lùng được vợ đang đi vận động cải dây ở giữa một cánh đồng. Vợ chồng anh sống gần nhau không có quê hương mồi nấm gấp nhanh ở một làng. Đã có lần anh vừa cười vừa bao vợ :

— Giàu nhất thế giới là hai em mình, em ạ !

Chị vợ không hiểu ý, bối rối phản đối :

— Hứ giàu ! Lương tháng nào vo tròn tháng ấy.

Anh bật cười thích chí lắc mạnh bàn tay vợ :

— Đây em xem. Chẳng giàu là gì. Khắp huyện này làng nào vợ chồng mình cũng đặt giường loan chiểu phượng được cả đấy. Thì bời trên thế giới này mấy ai được như thế.

Nhưng gay go nhất là cái hồi vợ anh sinh thẳng cu Mẫn bảy giờ. Cả hai bên bố mẹ đều không còn, chẳng nhẽ vợ anh cứ ăn lương của chính phủ rồi ngồi ở nhà mà ôm con. Còn như bế con đi theo thì thật là khổ cả con lẫn mẹ. Biết tình cảnh của vợ như thế đã có lần anh viết thư về bảo đứa vợ : « Hay là em xem có ai quen gần gũi đấy thì tạm thời cho họ, nhưng nhớ là phải đến thăm luôn, lớn lên tất đưa bé phải theo mẹ. Chị vợ không làm theo ý anh nhưng đã gài con cho một chị bao có con mọn, hàng tháng cấp cho chị ấy một ít tiền gọi là bồi dưỡng. Nhận được tin này anh rất phản đối, think thoảng dành dụm được đồng nào lại gửi tiền về để giúp đỡ thêm và đã ba lần viết thư cảm ơn sáng kiến ấy của vợ :

« Minh thật là một phụ nữ đảm đang, một người vợ thông minh lỗi lạc nhất thế giới. »

Nghé câu chuyện của Bàn, hai chiến sĩ nhìn nhau mỉm cười. Tâm gật gù tán tắc khen :

— Cuộc sống thật là kiêu hãnh ! Nghé cứ rung lên như một bài thơ hay ấy.

Thuận thi bộp chộp, mới nghe xong đã gật đầu lia lịa :

— Được được, câu chuyện có bồ ích đấy. Tôi thấy có thể áp dụng triết lý được.

Rồi anh vợ lấy lá thư viết dở và nhau đi, nói tiếp :

— Đồng chí nói đúng ! Phải nhận là phụ nữ họ lũng cảm lắm. Cần phải động viên nhiệt liệt mới được.

MỘT CÔNG THỨC TOÁN HỌC VỀ HÒA BÌNH

Bài của RUTH Z. TALOVICH
và ROGER F. GANS



LTS : Trong cuộc thảo luận về Ý Thức Hệ Hòa Bình, Báo Đời đã đăng tải các ý kiến của Hoàng Văn Chí, Tam Ích, Lý Đại Nguyên... Lần này Đời hân hạnh giới thiệu bài A Formula for Peace của nữ họa sĩ Tolovich và nhà tần sỹ khoa học Gans. Chúng tôi cảm ơn các tác giả đã cho phép dịch và đăng bài này. Để độc giả dễ theo dõi, chúng tôi đã diễn giải các công thức toán học thành lời và chú giải hơi dài dòng, nên vì thế một phần nào làm mất giọng gọn ngắn, hàm xúc và dí dỏm của tác giả, tuy nhiên không sao tránh được. Sau đây là vài hàng tiêu sử của các tác giả :

Bà RUTH Z. TALOVICH đã học về hội họa và lịch sử nghệ thuật ở Đại Học Colorado và State University of Iowa, đậu bằng M.A. Bà đã hoạt động trong nhiều lãnh vực và nghệ thuật, tranh vẽ của bà như đường lối khai triển theo hướng bão siêu thực của môn phái ẩn tượng.

Hiện nay bà đang làm việc ở Saigon, quản lý một hãng tư của Mỹ tại Việt Nam. Trước đó, bà Tolovich đã phụ trách kỹ thuật họa ở phân khoa Địa Chất Học, thuộc viện kỹ thuật California. Bà và Tần sỹ Gans đang viết chung nhiều đề tài khác.

Tần sỹ ROGER F. GANS đậu Ph.D, đã theo học Viện Kỹ thuật nổi tiếng Massachusetts Institute of Technology và Đại Học California ở Los Angeles, chuyên về ngành Cơ học, Lưu chất (Fluid Mechanics). Ông thường viết các tạp chí Khoa học ở Mỹ và Anh.

Gần đây ông nghiên cứu về Khoa học Hành tinh ở phân khoa Địa Chất, Viện Kỹ thuật California. Năm nay ông bắt đầu dạy ở Viện Kỹ thuật MIT về Toán Học Áp Dụng.

Dù là toán học gia, ông Gans cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội và nghệ thuật.

Dẫn nhập

Toán học là một ngôn ngữ sang sủa, phô quái và không cần phải phiên dịch. Chúng tôi xin liệt kê vài ký hiệu để qui vị độc giả có thể hiểu rõ các phương trình toán học trong bài này.

Ký hiệu \approx nghĩa là : Đối với mọi, đối với tất cả

$\exists \quad = \quad ;$ Có
 $\forall \quad = \quad ;$ Đề cho
 $\neg \quad = \quad ;$ Không, trái với...

Các danh từ chuyên môn khác đều quen thuộc với độc giả người Mỹ cũng như người Việt.

Để qui vị độc giả này thú vị hơn, chúng tôi sẽ chú thích ở cuối bài một số thành ngữ và điển tích Mỹ khác.

Đề bài vẫn đề Hòa Bình trong một bài ngắn này chúng tôi xin khởi nói đến những động lực khiến chúng tôi nhìn lịch sử (cái người có hai thời kỳ chính. Thứ nhất là thời kỳ Cọp Ráng Nanh (CRN), trong thời kỳ đó người và cọp sống ở hang hốc, và không có hòa bình. Có thể đó là lỗi của người chúng ta, cũng có thể đó là lỗi của cọp. Dù sao, chúng tôi xin qui vị độc giả không quan tâm đến phè phán đạo đức mà hãy quan tâm đến Vũng La Brea Tar Pits (1). Trong thời kỳ này, con người thắng (xin đếm các đồng xương sẽ rõ)

Rõ ràng là con người thắng nhờ bạo lực chứ không phải nhờ thương thuyết. Ta thấy đó, từ khởi thủy cuộc sống, con người đã học được rằng sự tự do và an toàn cá nhân được tạo ra, được bảo đảm và giữ gìn nhờ sức mạnh và bạo lực của hắn. Đường lối hành động rút ra từ bài học đó, qua thời gian, được áp dụng trong các phạm vi mở rộng ra là bộ lạc, xứ sở và vương quốc.

Thời kỳ thứ hai gọi là thời kỳ Magna Carta (MC) bắt đầu từ việc ký bản đại hiến chương Magna Carta (2). Việc ký hiến chương này tượng trưng cho thời điểm khi tự do và an toàn cá nhân lần thứ nhất được pháp luật bảo đảm và gìn giữ.

Trước Magna Carta là giai đoạn của phe nhóm và mồi lửa đối. Sau Magna Carta là giai đoạn của các luật sư và việc buộc tội. Chúng ta không đánh và đốt nhà ông hàng xóm nữa chúng ta đưa ông ra tòa và thắng kiện một cách ôn hòa. Mọi người đều hưởng lợi : ông hàng xóm thi thoái vì còn sống, chúng ta thì sung sướng vì mình van minh hơn.

Bây giờ chúng ta xin trình bày sự điều động của công lý trong một khung cảnh nhỏ và một khoảng thời gian ngắn trong lịch sử.

Đời sống ở miền Viễn Tây đời xưa bét Hoa kỳ có thể chia làm 2 thời kỳ, Trước khi có các ông Cò là thời CRN. Sau khi có các ông Cò là thời kỳ MC (3)

Trước khi có ông Cò tất cả đều ba trê con và ngược lại được những nghĩa sĩ (4) bảo vệ. Các nghĩa sĩ này ban chêt h้า hết các tay ăn trộm ngựa, và treo cổ bọn con lại (5). Các nghĩa sĩ hành biện sẽ đội Mũ trắng (tất nhiên các tay ăn trộm ngựa đội mũ đen).

Sau khi ông Cò xuất hiện các đoàn nghĩa sĩ không còn nữa Ông Cò đại diện cho pháp luật, và chính ông ta đội Mũ trắng.

Vậy thì ngay sau khi ông Cò xuất hiện những nhà cứu nghĩa sĩ sẽ đội những cái mũ có màu không đen không trắng để khán giả khỏi lầm. Bất cứ nghĩa sĩ nào vẫn còn tiếp tục đi săn đuổi tên và treo cổ các tên ăn trộm ngựa sau khi xã hội đã có ông Cò rồi các tay ăn trộm phải đội Mũ Đen. Muốn được đội Mũ trắng, các tay cựu nghĩa sĩ chỉ có cách là

phải được Ông Cò ủy nhiệm làm phu tá, từng người một hay cả đoàn.

Một chuyên rắc rối cần bàn cãi lâu lâu có một người đóng vai trò ông Cò mà lại trở nên hư hỏng xấu xa. Bề ngoài thì hắn ta là đại diện pháp luật hổ đội Mũ trắng. Nhưng khi dân chúng biết hắn là một tên hư hỏng xấu xa, dân sẽ nhìn thấy trên đầu hắn có Mũ đen. Khi đó thì những người Nghĩa Sĩ Chống Ông Cò xuất hiện và trong trường hợp đặc biệt này, các nghĩa sĩ đó sẽ đội Mũ trắng. Thành ra cả mọi người (trừ bọn ăn trộm ngựa) đều đang đội Mũ trắng và trong thực tế không còn có ông Cò nữa, dù ông đội nón hay không.

Bây giờ chúng tôi xin phép quý độc giả chuyển các lời giải thích trên thành phuơng trình toán học.

Gọi :

- C là ông Cò.
- N là nghĩa sĩ

— Di là một số tập hợp, i các người dân, họ có thể đóng vai N.

Chúng ta sẽ có hàm số về Mũ như sau :

Đối với số người X, Mũ (viết M) của hắn sẽ Trắng (T) hay đen (D) theo hàm số.

- M (x) : MT nếu x là người tốt
- MD nếu x là người xấu

Còn hàm số về Dư Luận (viết tắt L) cho biết ý kiến của một người x về một người y như sau :

- L (x,y) : MT nếu x nghĩ rằng y tốt
- MD nếu x nghĩ rằng y xấu.

Ý niệm tốt và xấu trong hàm số về dư luận rất mơ hồ, x sẽ tự phán các ý kiến của hắn.

Trong hàm số về Mũ chúng ta định nghĩa mấy công lý đương nhiên (6) về ông Cò, Nghĩa sĩ như sau :

1) Đối với mọi ông Cò, Mũ của ông ta sẽ là mũ trắng.

$\forall C, M(C) = MT \quad (1)$

2) Nếu ông Cò không xứng đáng, mũ của nghĩa sĩ sẽ là mũ trắng.

Nếu $\exists C, M(N) = MT \quad (2)$

3) Nếu có ông Cò xứng đáng, mũ của nghĩa sĩ sẽ là mũ đen.

Nếu $\exists M, M(N) = MD \quad (3)$

Vậy chúng ta có thể lập một phuơng trình về dư luận đối với ông Cò hư hỏng như sau :

Nếu dân nghĩ rằng mà ông Cò đen, thì ông Cò không xứng đáng.

$\exists D \in L(Di, Ci) = MD, \exists M$.

Tới đây chúng ta khám phá ra trong tập hợp của dân chúng có những tập hợp nhỏ chống đối lẫn nhau, và họ có những dư luận khác nhau về hình ảnh ông Cò. Ta nhớ lại rằng hàm số về Mũ là một phuơng trình rất chủ quan, tuân theo các công lý về ông Cò — Nghĩa sĩ. Ta cũng nhắc lại rằng hàm số về dư luận tùy thuộc ý kiếp mọi người. Ta có các hệ luận như sau rút ra từ phuơng trình (1).

Nếu có một tập hợp Di để phương trình (1) đúng thì cũng có ít nhất một Dj mà i và j khác nhau.

Điều (1) đúng, G có tối thiểu một Dj và phương trình dư luận giữa các công dân của 2 tiểu tập hợp trên sẽ là :

L (D_n, D_m) : MT nếu n : m
L (D_n, D_m) : MĐ nếu n : m

(nghĩa là người dân nào cũng thấy Mũ minh trắng và Mũ người khác ý kiến mình thì đen).

Hệ luận trên đây giải thích cho ta biết dư luận đối với nhau của những người quá khích cực tả và cực hữu.

Còn ông Cò, tất nhiên ông sẽ làm cách nào để giảm thiểu hết sức số lượng cửa tiểu tập hợp Di mà.

L (Di, C) = MĐ.

(Chúng tôi chưa nghiên cứu ở đây lý thuyết về hành vi của ông Cò, về vấn đề số lượng thích đáng và số lượng nguy hiểm của tiểu tập hợp Di. Mọi qui vị độc giả nghiên cứu vấn đề này, rất hoan nghênh)

Trên đây chúng tôi đã trình bày khá nhiều, trong phạm vi một địa phương là miề VN Cò xưa ở Hoa Kỳ.

Bây giờ đến các vấn đề có tầm mực quốc tế. Các vấn đề quốc tế vẫn còn ở trong thời kỳ CRN từ hồi Cộp Ràng Nanh đến nay. Thời kỳ MC của hiến chương Magna Carta mới áp dụng trong nội bộ các địa phương thôi. Trên trường quốc tế chưa có Ông Cò nào cả. Nhân loại được điều động bằng chiến tranh và hòa bình, cả hai đều theo phương thức của các vị Nghĩa sĩ. Các cuộc chiến tranh và những hành vi nghĩa sĩ, và đúng các hòa bình sẽ cho ta biết ai đóng vai trò nghĩa sĩ. Theo công lý (2) ở trên thì hàm số về Mũ của các vị nghĩa sĩ đều là mũ trang, vì không có ông Cò.

Nếu các vấn đề quốc tế chỉ gian dị như trên thì chúng tôi đã chẳng cần viết bài này. Nhưng trên thế giới này, có kẻ được người này coi là Nghĩa sĩ thì bị người kia coi là tên ăn trộm ngựa, thành ra Hàm số về Dư luận rất phập phù tạp khi áp dụng cho cả thế giới. Hơn nữa gần hai thế hệ qua cả thế giới được thường bao nhiêu phim Cao Bồi, thành ra ai cũng Úc Mong có một ông Cò quốc tế.

Các tác giả bài này sẽ trình bày hai trường hợp trong lịch sử hiện đại để chứng minh cả thế giới thấy cần có một ông Cò quốc tế.

Thứ nhất trong cuộc khủng hoảng ở Ethiopie (7) ta thấy Hội Quốc Liên : Ông Cò. Trong thời đó, nước Mỹ đã hành động coi như đã nhận rằng M (N mussolini) : MĐ và khi đó xứ Ethiopie coi Mỹ là bạn. Tiếc thay trong thời đại chiến 1939 - 1945 những chi tiết về toán học đó ít được người ta biết đến.

Thí dụ thứ hai là chiến tranh Cao Ly. Ông Cao Ly nước Mỹ không đánh nhau với tinh cách nghĩa sĩ mà với tinh cách đại diện cho Liên hiệp quốc như chung toàn thể vấn đề LHQ khi đó đóng vai trò Ông Cò quốc tế và hiện nay cả 2 phe còn đang tranh luận trước tòa.

có thể coi là LHQ còn yếu và chưa đủ hiệu năng, nhưng 18 năm thao luận (theo lời MC) còn hơn là 18 năm đổ máu (theo lời CRN). Nói cách khác, ở Cao Ly LHQ :

Bây giờ so sánh Cao Ly với cuộc hội đàm ở Paris ở đó Mỹ đóng vai Nghĩa sĩ chờ không còn lại đại diện của ông có nhà. Ở Paris ta thấy:

L (D mỹ, N mỹ : MΓ)
nhưng L (D không mỹ, N mỹ) : MĐ

Quí vị nhớ lại trong chuyện VN, khi Ông Cò xuất hiện thì dân thấy các Nghĩa sĩ đội mũ đen. Thời kỳ CRN chấm dứt, Thời kỳ MC bắt đầu.

Các người dân trên thế giới đã tin rằng thời kỳ MC khởi sự trên trường quốc tế. Chúng tôi tin rằng điều đó đúng.

Và điều phỏng đoán sau đây là định lý đảo của công lý (1) :

Nếu có một Ông Cò Cộp để cho.

G Di mà L (Di, N) : MĐ,

thì khi đó Cộp : C.

do đó theo công lý (3) thì :

M (N) : MĐ VN.

Viết bài này, chúng tôi mong làm sáng tỏ và giải thích hợp lý các tin quốc tế. Chúng tôi tin rằng khi các người dân và các quốc gia thấy rõ sự man dã của thời kỳ sống theo lời CRN, họ sẽ lựa chọn lối sống theo MC.

CHÚ THÍCH

(1) La Brea Tar Pit một vùng các vũng sáp ở miền Los Angeles. Nơi này có những vũng dầu lửa khô từ đất trời iền. Trước kia loài người tại miền này, các thú dữ tới đây uống nước đọng trên các vũng dầu lửa. Trong đó các con khổng tước, các con gấu vân ván. Những con cọp đã tới săn mồi trong đám thú này. Hàng ngàn giống chim muông tới đây tìm uống và bồi xác tại chỗ, xương còn được lưu trữ đến ngày nay nhờ vùi trong dầu hắc. Các nhà cổ sinh vật học đã sưu tầm các bộ xương này và hiện nay các du khách cũng như các nhà khoa học vẫn tới thăm. Không có xương người nào tìm thấy ở trong dầu, con người không chiến đấu với cọp ở đó. Chúng tôi chỉ nhắc tới để làm một thí dụ.

(2) Magna Carta là Đại Hiến Chương do Anh hoàng John ký vào năm 1215, ký bằng 1 mũi gươm. thời đó các lãnh chúa quý tộc bất bình với vua Anh nên áp lực với nhà vua ký kết để bảo đảm cho họ một số tự do mà họ thì không có ban bố các tự do đó cho nông nô của họ.

Ông Cò tạm dịch chữ Marshal, là đại diện của liên bang do thủ Đô Hoa thịnh đồn để cử để bảo vệ luật pháp ở các miền biên thùy VN. Các tác giả đã lấy chuyện miền biên thùy để làm thí dụ vì đó là những kỷ lục đáng kể nhất trong tâm thức lịch sử của dân Mỹ. Chuyện VN có một ý nghĩa tượng trưng quan trọng về tâm lý và nghệ thuật đối với người Mỹ.



KHI LÒNG NHÂN LOẠI CHƯA TAN LỬA

Hương dốt rồi, đèn thắp rồi đây

Nhân loại nhìn lên năm sắc từng mây
Trùi mến nhìn nhau lòng ước nguyện
Sao cho thiên hạ được vui vầy
Sao cho thiên hạ thương nhau hẳn
Chén tạc chén thù ngọt ngưởng say
Mắt phải tràn dâng tia luyến mến
Miệng hays thơm tho vạn tỏ bày
Nồng súng nở hoa, đêm nở mộng
Đạn thành muôn cánh bướm tung bay
Nhật nguyệt giao hòa gieo ánh sáng
Chén rượu tương giao mãi cứ đầy
Thơ viết bao năm còn uất nghẹn
Oán hồn thăm thẳm chín cung mây
Mấy chục Xuân tròn, Xuân mộng ước
Sao chưa đến với nước non này !
Sao chưa hoa nở bừng biển giới
Cho trời Đông tái ngộ với trời Tây !
Đất nước mừng vui tin hạnh ngộ
Cánh chim thỏa thích nước non dài...
Ruộng đồng phơi phới màu xanh lúa
Trăng giò quê tình vút giọng ai...
Ôi thuỷ vàng son xá lầm nhỉ ?
Bao giờ trọn đẹp một tương lai !
Bao giờ... biết đến bao giờ đó ?
Lòng thơ lâu sạch bụi u hoài !
Trời thơ rợp trăng đàn chim mừng
Đất nước reo mừng, mầu lửa phai...

Bao nhiêu năm những đau hồn nước
Xô đầy con dân đến đọa đày
Bóng quạ trùm lên mầu cõi nội
Áo khăn trắng phủ gấm trang đài
Con nhay vú mẹ kêu nguồn sữa
Sữa mẹ hòa theo máu chảy dài
Mờ đời mắt ngọc thương chinh phụ
Nát giấc mơ vàng tội tuổi trai !
Đến loài thảo trạch vô tri ấy
Nào tội tình chi trước cuộc đời
Tre tàn, cỏ lịm, hoa khô cháy
Đá nát, vôi nhào cột gãy đôi !
Thuyền chìm, nước lặng, ôi sông bến
Trăng đã nhiều năm lạnh lẽo soi...
Mang mang quê xứ hờn chinh địa
Lử khí lan xa vạn dặm ngoài...
Kẻ sống chẳng tài xoay vận hội
Người nằm trong đất có ai hay !
Lớp lớp tháng năm dày khô hận
Nghìn trùng xương máu non ơi !
Sày dàn tan nghệ bao nhiêu nưa
Mới có mùa Xuân thăm nụ cười
Mới có ngày hoa ta ước nguyện
Mười phượng thiên hạ sống yên vui...

Đêm nay, khắc lận cảnh chầy đó
Lá vàng trước cửa lung lờ bay
Lệ nén lui tàn nghe thồn thức
Lòng thơ khắc khoải viết chí đây !
Bao nhiêu tiêu muối lên mầu tóc
Là đà bao nhiêu ý dặn dày
Ngót lịm ân tình thơ vẫn thế
Vẫn buồn... khi khấp thế gian say !

Khi lòng nhân loại chưa tan lửa
Khi thiệp tình thương chưa đến tay
Ngàn năm thơ vẫn còn hoen lè
Còn trọn niềm xưa, ý cũ này !!!

PHUNG HOÀNG

(4) Nghĩa Sĩ : Tạm dịch chữ Vietname, là những người thường dân xung phong đi bảo vệ trật tự xã hội ở miền VN. Sống ở một nơi hoang dã, không luật pháp, các Nghĩa Sĩ hành động theo quan niệm chủ quan của họ về lẽ phải và công bằng.

(5) Ăn Trộm Ngựa là hạng người bị lên án nặng nhất ở miền VN. Vì các chàng cao bồi cần đi ngựa, ăn trộm ngựa là tội lỗi ghê tởm nhất, đối với tâm lý dân VN.

(6) Công Lý: danh từ toán học để chỉ các định luật đương nhiên ai cũng công nhận.

(7) Ethiopie: năm 1936 quân đội Ý của Mussolini chiếm xứ Ethiopie ở Bắc Phi. Vua xứ này lưu vong sang Anh. Hội Quốc Liên lên án nhưng không có quốc gia nào hành động. Sau đại chiến thứ hai Ethiopie mới được quân đội Anh giải phóng.

(VƯƠNG HỮU BỘT)

HÒA BÌNH MUÔN NĂM

hay

HÓA BÌNH MUÔN NĂM

Ký sự của
VĂN BÌNH

Muốn thắng thắng, vô tư, phải công nhận Saigon là một thủ đô đầy rẫy kỳ quan của vũ trụ.

Luôn luôn có những vụ động trời, những phong trào mới lạ để khêu khích tinh túc mò của quần chúng.

Hồi tôi mới ở ngoại quốc về, chán ười chán ráo, được coi tǎn kịch Bạn Dân dàn chào Dân Biểu tại nhà Hát lớn.

Sau vụ Trần Ngọc Châu đến vụ SV xuống đường quần thảo với Bạn Dân, rồi đến vụ Thương Phé Bình đòi quyền sống, kéo đến ăn vạ trước dinh Độc Lập.

Sau Thương phé Bình, đến vụ tranh chấp giữa VN Quốc Tự và Án Quang. Một cuộc ác chiến xảy ra, trong một đêm rùng rợn. Sáng hôm sau mười sáu bàn tay nỗi lèu bèu trên bờ nước. Buồn một nỗi, người ta vẫn chưa tìm thấy xác chết của nạn nhân.

Trong khi đó các Thượng Tọa thi đua hò hào



đời hòa bình tức khắc. Khắp mọi nơi chim cu được đề cao như một thứ linh cẩm sắp đặt tất ngọn đèn chiến tranh.

Chùa Án quang đầy rẫy chim cu cũng như ở đó thành từ hang cùng đến ngõ hẻm đầy rẫy chim cút.

Thực ra kêu là phong trào cút có vẻ hơi yếu. Hai chữ phong trào chưa đủ tượng trưng cơn sốt mãnh liệt của nghề nuôi cút.

Tôi còn nhớ giữa lúc cơn sốt cút lên tột độ, nhiều người nhặt nhạnh bán sa lông, honda để mua cút người giàu muôn giờ thêm, bán cả xe hơi nhà lầu lao thân vào nghẽ nuôi cút. Có bà đẹp cả phòng ăn phòng tắm, bếp nước cho cút ả. Các bà còn tự bào chữa: giống chim này làm tình dữ lắm, những con sạch lắm. Nói đúng ra chúng hồi thấy mẹ. Chỉ vì chúng đẻ ra trứng vàng ba trầu bạc một cái trứng ấp. Phật cũng phải ham, đừng nói các bà nội trợ Giao chỉ.

Một điều lạ hòi cút toàn thịnh,

chả ai nhắc nhở đến cu các thầy. Sự thực, cút đã hoàn toàn áp đảo cu. Người ta say mê làm giàu, đến nỗi bỏ rơi cả hòa bình, cả tôn giáo.

Thế rồi, 1 buổi chiều âm u... Mấy tờ báo nổi lên đả đảo nghè nuôi cút, một cách dữ dội. Hiển nhiên, có một bàn tay bí mật xen vô, chấm dứt tình trạng bất thường cút.

Trong vòng mấy ngày, cút giống từ ba ngàn đồng một con tụt xuống còn có 1 trăm đồng một con. Trứng cút ấp 300 đồng một quả nay chỉ bán có 5 đồng cho người ta ăn nhậu. Trên thị trường thế giới chưa bao giờ thấy một sự sụt giá bất ngờ và ngoạn mục như vậy.

Khi chim «cút», cút khỏi các gia đình Đô Thành để lần lượt vào lò sát sinh (cút bỏ lò, cút 7 món), chim cu lại tái xuất giang hồ.

Ngày lễ Phật Đản vừa rồi, các thầy Án Quang một lần nữa, mời Big Minh lên chùa thả chim, cầu Hòa Bình.

Nghĩ kỹ ra, mời Big Minh thả chim cu, cầu Hòa Bình là một việc làm hợp thời, hợp lý.

Đúng là : the right man in the right place.

Kể viết bài này quen Big Minh từ hồi Big Minh, mời đóng hai lon. Thẩm thoát đã hơn 20 năm lận. Hồi đó Văn Bình thường tới Saigon Tennis Club so vợt với Big Minh.

Thú thực Văn Bình cảm mến Big Minh ngay từ hồi đó. Không phải ngày nay thấy Big Minh bốn sao, làm Cựu Quốc Trưởng, lại sắp ra trang cử tổng thống, mới nhận họ.

Trong cá nhân của Trung úy Minh hồi 1949, Văn Bình khám phá thấy một sĩ quan trẻ tuổi, hiền hậu vui vẻ có tinh thần thể thao hào hiệp, vừa có thành tín, vừa có đỗ lượng. Đúng là một người tượng trưng cho sự ngay thẳng, cho tinh bắng hữu, cho hai chữ Hòa Bình.

Vì Big Minh không thích anh thua đủ với ai, không thích ghen ghen với ai, không tranh danh với ai, không mưu mỏ xảo quyết để hại ai, thì làm sao Big Minh có thể thành một nhà chính trị thủ đoạn như Tào Tháo?

Nhiều người phê bình Big Minh, khi làm Quốc Trưởng, chẳng nên công chuyện gì.

Cũng như người ta vẫn trách Bảo Đại khi chấp chính chỉ ham mê săn bắt, không nghĩ đến quốc thái dân an.

Trách cứ như vậy thì vô cùng.

Nếu Big Minh nhiều thủ đoạn, thì ngày nay đã không được ban bê kính mến như một người hiền, trọng vọng như một người sạch.

Nếu Bảo Đại khoái chém giết, khoái làm giàu trên xương máu, khoái vùng vẩy giữa què hương khói lửa mịt mù thì con ai nhắc nhỏ chiếu thoát vị của công dân Vĩnh Thụy và cuộc đời tiểu ngạo của vị Hoàng Đế giang hồ.

Khi nhắc đến Hòa Bình, người cầm bút hiện tại nhớ lại một giai thoại, vừa vui, vừa buồn.

Năm đó, 1947, Văn Bình mới ở bụng về, Văn Bình đang viết giúp báo Thời Sự của Nghiêm Xuân Thiện, do Trần Trung Dũng làm chủ bút.

Văn Bình có việc vào Nam, liên lạc với Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân.

Thủ Tướng Xuân là ai?

Những thế hệ mới ngày nay ít người biết Thủ tướng Xuân.

Chỉ những người vào cỡ tuổi Trung tướng Trần văn Đôn mới có dịp biết Thủ tướng Xuân. Hồi đó Trung Tướng Đôn còn là một thanh niên sĩ quan bộ trai, làm tùy viên cho Thủ T. Xuân. Có thể nói Trung úy André Đôn là người thân tin số một của Thủ Tướng Xuân. Bác sĩ Trần văn Đôn và Thủ Tướng Xuân là hai người bạn kết nghĩa vường đào, vì thế Thủ Tướng Xuân coi Trung úy Đôn như con đẻ và chân tay.

Về niên kỷ, Bác sĩ Đôn (thân phụ của Nghị sĩ Đôn) và Trung úy Xuân coi tôi như một người bạn vong niên và đối đãi thân mật như một người em út.

Nơi đây, tôi cố ý nhắc lại vang bóng thời xưa kề lại một vài kỷ niệm cũ.

Những người thuộc về dì vang như Bác sĩ Trần văn Đôn, Thủ T. Nguyễn văn Xuân, bấm đốt ngón tay, phỏng con lai mấy người trên giài đất VN?

Trong các anh chị nhóm phóng viên Bảo Đài đốt đuốc tìm người sạch từ Bến Hải đến Cà Mau, tôi có cảm tưởng lôi ra được hai ông già như Bác sĩ Trần văn Đôn và Thủ tướng Nguyễn văn Xuân trong giới tri thức thương lưu VN, là 1 chuyện thiên nan vạn nàn.

Bác sĩ Trần văn Đôn, trước khi nhau chức Đại Sư VN từ kinh thành La Mã là một Bác sĩ kỹ sư của miền Nam. Bác sĩ có tiếng là một người hiền, một người sạch, một người đầy đủ uy tín trong giới tri thức thủ đô Saigon. Anh em ngoài Bắc, nghe tiếng ông thấy đều mến phục. Tôi có may mắn được tiếp xúc với ông từ khai còn là một thanh niên Hướng đạo. Tôi đem lòng quý trọng ông và cảm phục ông ngay từ thuở nhỏ. Sau này, nhân cuộc hành biễn ở Bắc Việt, Bảo Đại thoái vị, Hồ chí Minh cướp chính quyền, tôi vào Nam gặp lại ông. Ông bèn giới thiệu tôi với thủ tướng Nguyễn văn Xuân.

Thủ Tướng Xuân coi Bác sĩ Trần văn Đôn như một bậc huynh trưởng kết nghĩa vường đào thời Tam Quốc. Có việc gì khe Khan,

Thủ Tướng Xuân liên ghé thăm Bác sĩ Đôn để vấn kế người anh cả. Tôi thấy hai ông đối xử với nhau bằng một tấm tình chân thực, thâm thiết như Quan Công Lưu Bị thời xưa.

Thủ Tướng Xuân sinh trưởng trong một danh gia vaug tộc, giàu có ở miền Nam. Từ thuở nhỏ ôn sang Pháp học, thi đậu vào trường Bách Khoa (Ecole Polytechnique) là một trong những trường có danh tiếng nhất nước Pháp.

Lúc thi ra, ông đỗ tru hạng trên nhiều sinh viên Pháp. Nhập quốc tịch Pháp, như phần đông gia đình trưởng giả miền Nam, ông làm sĩ quan trong quân đội Pháp.

Khi xảy ra cuộc Nhật đánh úp quân đội Pháp ở Đông Dương, ông đang làm Đại tá Hiệu Trưởng trường Trọng Pháo của Pháp ở Hanoi. Sau khi Nhật đầu hàng, Pháp được trả lại tự do, ông được thăng Thiếu tướng và khi Bảo Đại cử ông làm Thủ tướng Chánh Phủ Trung Ương VN, quân đội Pháp thăng ông lên hàng Trung Tướng.

Khi gặp Thủ Tướng Nguyễn văn Xuân lần đầu tại dinh Gia Long, một buổi chiều mùa hạ, tôi có cảm tưởng ngồi trước một ông Đốc Phủ Sứ ngoại hạng, hiền hòa, lương thiện và thanh liêm.

Trong cuộc mạn đàm, Thủ Tướng Xuân phần nhiều dùng tiếng Pháp. Ông nói tiếng Pháp như 1 người Ba Lê chính cống, luôn luôn để nở một nụ cười hồn nhiên trên nét mặt.

Một người khác gặp thủ tướng lần đầu đối thoại bằng tiếng Pháp tất nhiên có sự khó chịu ngượng ngùng bên trong.

Riêng tôi, không thấy mặc cảm gì hết. Trái lại.

Nhờ sự giới thiệu của bác sĩ Đôn, tôi bắt đầu câu chuyện một cách cởi mở gần như thân mật.

Tôi thuật lại cho thủ tướng nghe những đoạn đường cùng đi với Hồ chí Minh trong Chính phủ Liên hiệp, những ngày lưu vong trên lục địa Trung hoa với Cựu hoàng, những chuyện tù ngục, tra khảo của Việt minh. Thủ T. Xuân lắng tai nghe như đọc lại chuyện 3 người ngự lâm pháo thủ của Alexandre Dumas.

Một người vừa có đức, vừa có hanh, không ham làm giàu, không tham nhũng, không vơ vét quỹ đền như Thủ tướng Xuân, tôi bỗng thấy tâm hồn quanh hiu khi nghĩ đến ông Tưởng già hiện nay an phận sống lưu vong với số lượng hưu trí còm, không dinh thự, không lâu dài, tận bờ biển Địa Trung Hải bên Pháp.

Nếu ông cũng biết xu thời như ai, biết vơ vét như ai, biết ngoan cố như ai, hiện nay ông đã sống một đời vương giả. Nhưng chắc chắn ông sẽ không được «Đời» nhắc nhở, như Văn Bình hiện đang nhắc nhở ông, với cả một tấm lòng thành kính,

Tôi còn nhớ lúc Bảo Đại yêu cầu ông nhường ghế Thủ tướng cho Trần văn Hữu, ông vui lòng nghe theo, không một lời tiếc than.

Ông coi chức Thủ tướng nhẹ như lông hồng, Ông vẫn giữ nguyên nụ cười cởi mở.

Hồi còn làm thủ tướng, ông thích đối chơi với người Pháp. Chờ lâm tướng, ông là một cựu trướng lãnh của quân đội Pháp, ông chỉ biết nghe theo người Pháp và bị người Pháp lợi dụng, Bọn quân nhân Pháp không ưa ông, vì ông có bằng cấp trường Bách khoa, không những không kém họ, mà còn hơn họ là khác.

Cao ủy Bollaert thường lấy áp lực viện trợ để thao túng ông. Ông đánh điện sang Pháp kháng nghị.

Hồi đó, tôi làm đại diện chánh phủ VN ở Paris, thường làm nhân chứng cho những cuộc xung đột giữa phủ Cao ủy Pháp và Phủ Thủ tướng VN. Nhiều lần tôi phải từ Paris về Saigon đứng làm trung gian giữa Thủ tướng Xuân và Cao ủy Bollaert để xoa bỏ những sự xích mích.



Một hôm, thủ tướng Xuân, nhân lúc tôi ở VN, mời tôi vừa dinh Gia Long ăn cơm thân mật. Ông nói : «Tôi được biết ngày trước ông viết báo trong nhóm Phong Hòa Ngày Nay của ông Nguyễn Tường Tam. Lẽ có nhiên là Việt văn của ông cũng vào hạng khá.

Tôi muốn ông viết dùm tôi một bài diễn văn đề tài là Hòa bình ở VN. Tôi yêu cầu ông viết lời văn đứng đắn. Đừng viết lời trào phúng có Xã Xê, Lý Toét ở trong thi hông bét !

Tôi OK. Không ngờ Thủ tướng Xuân, học trường Bách khoa ra, mà cũng biết sợ oai của Xã Xê và Lý Toét !

Tôi về nhà hàng Hoàn Mỹ, lên phòng, đóng cửa, viết một bài diễn văn tràng giang đại hải về Hòa Bình. Giọng văn thiệt lâm ly thống thiết, như kinh Cao Đài Hòa Hảo.

Tôi không quên đánh dấu ký lưỡng, gạch chí xanh, chì đỏ, để Thủ Tướng đọc cho có mạch lạc.

Ngày ra mắt công chúng, Thủ Tướng trịnh trọng đọc chậm rãi bài diễn văn 10 trang của tôi, trôi chảy từ đầu tới đuôi, ai nghe cũng mê ly, cảm động.

Không ngờ đến đoạn chót, lúc Thủ Tướng hô khẩu hiệu, một anh bạn lâu cá người Bắc đặt áo tôi, che miệng nói :

«Chết rồi, Văn Bình ơi, T. Tướng bảo dân chúng cùng Thủ Tướng hô : Hòa Bình muôn năm !

Thì ra Thủ Tướng đã hô theo «giọng tây» câu chót : Hòa Bình Muôn Năm !

Phi cơ và da người

Một khoa học gia tại viện ung thư quốc gia Hoa Kỳ cho rằng những chuyến bay của phi cơ siêu thanh có thể gây bệnh ung thư ngoài da cho khoảng hơn 100 người mỗi năm tại Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Dân chủ William Proxaire từng chống đối việc sử dụng các loại phi cơ siêu thanh SST đã nói trong một bức thư ngắn rằng : «khả năng gây độc hại mạnh mẽ của một phi đoàn siêu thanh SST đã khiến cho những luồng tia cực tím ngày càng lan tràn trên mặt đất. Và do đó con số người mắc bệnh ung thư ngoài da càng ngày gia tăng tại Bắc Bán Cầu. Nhất là đối với những người có làn da mát mẻ».

Không O.K Salem đâu

Trong một cuộc họp mới đây một bác sĩ giao chỉ phát ngôn rằng các bà có chồng giàu thường khoái ăn chè vụng vì các ông chồng giàu thường khoái thuốc Salem có chất bạc hà mà chất này hút nhiều cảm thấy hết khoái lạc khi gần người cùng phái !

Cái quẹt dài 18 thước !

Cây đèn cầy hòa bình thế giới cao 15 thước của ông Darrel Brock đã do thống đốc Tom Noland thuộc tiểu bang Oregon sáng bằng một cây quẹt dài 18 thước.

Cây nến này trị giá 18.000 Mỹ kim có lõi hồng được kết bằng sáp dày 20 phân và nặng 2010 ký.

Cây nến này màu vàng nhưng lại có những vạch sọc màu đỏ, xanh da trời, xanh lá cây ở nửa phần trên.

Theo lời người làm cây nến này : đèn cầy này sẽ cháy mãi khi ông đốt thêm sáp vào».

Dùng bóng bàn để trốn khỏi

Trung Cộng

Trong khi Trung Cộng và Hoa Kỳ dùng bóng bàn để cười tình với nhau thì mới đây người ta hay tin hai người tị nạn trốn khỏi Trung Cộng đã dùng một túi nilon đựng đầy những quả bóng bàn để giữ cho họ khỏi bị bắt qua vịnh Deep Bay rộng 8 cây số để sang Hương Cảng.

Apollo tiếp theo

Giám đốc Chester Lee của phi vụ Apollo 15 cho biết phi thuyền này được dự định phóng lên ngày 26-7 sẽ hoạt động trong vòng 12 ngày tức là một thời gian lâu dài nhất của một phi vụ thám hiểm nguyệt cầu có người điều khiển từ trước tới nay.

Đời nợ ma

Chicago. Một sinh viên bị tố cáo về tội viết thư cho các gia đình người Mỹ bị thiệt mạng ở VN để đòi nợ vì cho rằng các binh sĩ thiệt mạng đã mượn tiền của anh ta, đã bị kết án ba năm tù treo hôm thứ tư vừa qua về tội giả mạo thư tín.

Ông chánh án Frank J. Megarr đã kết án Larry D. Heeb 22 tuổi, một sinh viên đại học, 3 năm tù treo về tội nay khi anh ta thú nhận tội lỗi.

Ông Jyrize Frahner phó chưởng lý cho biết Heeb đã lục soát các báo để tìm danh sách và địa chỉ các binh sĩ Mỹ tử trận. Ông cho biết Heeb đã gửi hơn năm mươi lá thư tới gia đình các binh sĩ này và được thân nhân nhận các binh sĩ tử trận trả nợ mỗi người 10 Mỹ kim.

Trung cộng và Đô la

Hãng thông tấn trung ương loan báo 2 bộ trưởng Tr. Hoa dân quốc hôm nay đã cho biết là Bắc kinh hàng năm kiếm được hơn 500 triệu Mỹ kim bằng cách bão hòn 10.000 tấn thuốc phiện cho các nước không Cộng sản.

Theo nguồn tin trên tiền bán thuốc đã được Bắc kinh sử dụng nhằm lật đổ các chính phủ ngoại bang.

Thuốc phiện là một trong những sản phẩm được nhiều ngoại tệ và TC đã sử dụng số ngoại tệ trên để thực hiện mộng lam xếp quả địa cầu này.



COTRACYN

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

Tại bệnh:

- BAN NÓNG BAN CỦA VIÊN NGỌT
- THƯỜNG HÀM DỄ DÙNG
- CẨM HỒ SUNG PHỔI
- NHIỆT VI TRÙNG
- CÓ GÓI THUỐC BỐT RIÊNG CHO TRẺ EM
- GHE LỞ LOÉT VẾT ĐAU SUNG MÙ LÂM ĐỘC
- CƠ HÌNH HÀM THẤM

SỰ CÔNG HIỆU

2 TRIỆU

3 KHÍM GIẢI

(SULFAMIDES)

SINH TỐ

TETRACYCLINE • CHLORAMPHENICOL

NSP-144-A-67-CCP

MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

Cơ hội của T.T Thiệu để đi vào lịch Sử



LÝ ĐẠI NGUYÊN

19-6, ngày QL, đánh dấu việc Tr. T. NV Thiệu bước lên địa vị số 1 VN. Hiện nay chiến tranh còn đó, quân đội vẫn là quân đội chiến đấu ở nội địa và ngoại biên, Trung tướng Thiệu đã trở thành Tổng thống gần trọn một nhiệm kỳ và đang chuẩn bị vận động để đắc cử trong nhiệm kỳ nữa. Dù vậy trước sau gì thì ông Thiệu không thể tách rời khỏi tập thể đó, địa vị của ông gắn liền với Quân đội, thế nên bằng bất cứ giá nào ông cũng phải duy trì tinh thần và sự duy nhất của chiến sĩ, chính vì lý do đó chúng tôi mới viết bài này.

Đừng ngộ nhận là chúng tôi có ý chia rẽ Tổng Thống và quân đội, trái lại chúng tôi muốn thấy quân đội được duy nhất và cao tinh thần nhờ những quyết định đúng mức của Tổng thống Thiệu, người mà quân đội đã đặt trách nhiệm thay mình cầm quyền trong 6 năm qua.

Hai năm đầu trong chức vụ Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, quả tình Tr. T Thiệu bị đặt trong thế có vị không có thực quyền, quyền hành đều nằm trong tay Chủ tịch Ủy ban HPTU người đồng đội của ông, Thiệu tướng Kỳ. Có lẽ chính vì điểm này mà khi ông được Hội đồng quân lực tín nhiệm đặt đứng đầu trong liên danh Tổng thống phó Tổng thống Thiệu Kỳ, ông Thiệu đã trở thành một người quyết chí thâu đạt thực quyền.

Trong năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống, ông Thiệu đã hết sức nhường nhịn Phó Tổng thống của ông, nhưng rồi sau đó phó Tổng thống lui dần về vị trí hiến định, để một mình Tổng thống chói sáng trên cương vị lãnh đạo Quốc gia, làm cho vị Phó Tổng thống trước kia đầy quyền hành, cảm thấy bị thất thế «ngồi chơi soi nước!» Nếu PTT Kỳ biết rõ về «luật nhân quả», và Tổng Thống Thiệu tế nhị một chút thì chắc không có gì đáng tiếc xảy ra.

Nhưng cho đến nay, bầu cử Tổng thống càng đến gần sự đáng tiếc càng bột phát mạnh. Tướng Kỳ quyết ra trang cử Tổng thống và không ngưng chỉ trích Tướng Thiệu, ngược lại Tướng Thiệu cũng luôn luôn có ý chỉ trích tướng Kỳ là vô trách nhiệm. Giờ đây chưa tới ngày mở màn vận động tranh cử thì chúng ta sẽ không còn nhận danh giề để chống lại kẻ địch độc tài nữa. Dân chủ biểu hiệu cụ thể bằng các cuộc bầu cử.

Dù luôn luôn đặt mình trong thế đối kháng với 2 ông Thiệu Kỳ, chúng tôi cũng cảm thấy buồn. Buồn oho thế lãnh đạo quốc gia hiện nay, buồn cho nền Dân chủ của chúng ta, buồn cho QĐ và Dân chúng.

Trong hoàn cảnh của VN chiến loạn, cuộc chiến lại sắp kết thúc, các thế lực quốc tế đang dồn dập vận động chia chác trao đổi quyền lợi với nhau để quyết định vận mệnh VN thì giới lãnh đạo chính quyền VN lại chia rẽ thù địch nhau, cố gắng tìm cách hạch bệ nhau, như vậy còn hơi sức đâu mà lo đại sự.

Quân đội ngày đêm cực khổ chết chóc tại chiến trường, họ sẽ nghĩ gì về sự chia rẽ giữa hai người đàn anh tối cao của họ. Trong khi đó thì tham nhũng thối nát tràn ngập khắp nơi, nạn buôn lậu chất độc giết người bành trướng rất mạnh. Tất cả những người quyền thế hầu như có hẳn một quan niệm đây là chuyển tầu vét.

Chiến tranh đau khổ thật nhưng tương lai không hẳn là đen tối. Chúng tôi chắc Tổng thống và phó Tổng Thống Kỳ cũng như bao nhiêu người lo cho tương lai xư sở đều thấy cuộc chiến nay dù có chấm dứt thì kẻ địch nguy hiểm vẫn còn đó, nếu tập thể quân đội bị vỡ nát hoặc sa sút tinh thần dân chúng mất niềm tin thì trong nhất thời kẻ địch có nhận những điều kiện thất thế, họ vẫn có đầy đủ yếu tố để khởi thế công.

Nếu vì điều kiện quốc tế, kẻ địch không có cơ hội vùng vẫy nữa, thì với tình trạng nội bộ phân hóa hiện nay, phân hóa trong nội bộ chính quyền, phân hóa trong hàng ngũ dân chúng, Dân tộc này sẽ không thể tìm được sự chủ động cần thiết trong thế quốc tế của mình. Ông Thiệu, ông Kỳ là những người có trách nhiệm trực tiếp về vấn đề nền tảng,

Thế nhưng chính những cuộc bầu cử ấy đã mang lại cho chúng ta những gì? Nhiều dân biểu, khi thảo luận về dự luật bầu cử đã từng nêu ý kiến là cần đề hạn chế ứng cử viên Tổng thống, nhưng đích ra là để làm gì, nhân dân dù ngu đến đâu, cũng đã thấy rõ.

Nếu bảo rằng ngăn bởi tình trạng lạm phát ứng cử viên Tổng thống, và để cho liên danh đắc cử được một số phiếu lớn, nhằm tạo uy tín cho người lãnh đạo, thì quả là đã lầm. Một lãnh tụ xuất hiện từ cuộc bầu cử nếu là nhân vật thực sự tài đức, đường lối lãnh đạo đáp ứng đúng với nhu cầu dân chúng, đồng thời biết thế giá và chứng tỏ được khả năng lãnh đạo Quốc gia thì dù đắc cử với số phiếu như thế nào uy thế cũng chỉ tăng chứ không giảm.

Còn vấn đề lạm phát ứng cử viên ư? đã dám chơi trò Dân chủ thì phải chấp nhận điều đó. đương nhiên, những người không xứng đáng sẽ chẳng bao giờ có thể trúng cử được, nếu là cuộc bầu cử công bằng. Tại sao Quốc hội không đưa ra một đạo luật (những ứng cử viên thất cử chưa đền tiền không được ra tranh cử nữa). Hoặc cho là Liên danh đắc cử phải cần có sự ủng hộ của đại đa số dân chúng để đáp ứng với nhu cầu «dùng giải pháp chính trị để thắng đối phương trong cuộc hội nghị», thì tại sao không dùng giải pháp bầu 2 lần. Nếu liên danh về nhất không hội đủ trên 50% tổng số cử tri, thi hai liên danh nhất nhì sẽ dự một cuộc bầu cử lại.

Dù sao thì vấn đề luật bầu cử cũng chỉ là phụ, điều chính mà chúng tôi muốn bàn ở đây là cần phải làm sao để cho người thắng cử trong cuộc chơi dân chủ đừng bị dân chúng khinh khi. Việc này không những đòi hỏi ở chính người đắc cử, mà còn đòi hỏi sự thận trọng trong lời ăn tiếng nói của các liên danh tranh cử khác nữa.

Thật không có gì buồn tủi cho bằng, các liên danh trong thời gian vận động tuyên cử chửi nhau lung tung, thậm chí vấn đề đường lối lãnh đạo trở thành thứ yếu, vấn đề chính là bối nhau cho khỏe để hốt phiếu.

Sự suy đồi của nền dân chủ chính là ở điểm đó không phải chỉ ở nước như VN mới có tình trạng này, ngay cả HK ngày nay cũng không thoát nổi tình trạng khốn nạn đó, có điều rằng ở VN thì sự hờ nhau ở mức thấp hơn.

Tâm lý của dân chúng Việt Nam là chống chính quyền, bởi đó nếu người lãnh đạo đương nhiệm lại tham dự bầu cử tức là có nhiều ưu thế để thắng cử, thi liên danh về nhì bao giờ cũng là liên danh mạnh miệng chửi nhất. Thế nên, để giữ cho nền dân chủ được trưởng thành và vô tư trong các cuộc bầu cử, thiết tưởng chỉ có một con đường duy nhất là người đương quyền không nên tham dự cuộc bầu cử nữa. Đây là một hy sinh, nhưng hy sinh cho thể thống lãnh đạo quốc gia, cho nền Dân chủ mà chiến sĩ và dân chúng đã xương máu công lao ra bảo vệ và xây dựng.

Tổng thống Thiệu với vị thế đúng nhất của ông

Với quan niệm của Tổng thống Thiệu thì sự tái tranh cử kỳ này của ông là một hy sinh, vì ông tiền liệu là nhiệm kỳ tới sẽ gai góc hơn nhiệm kỳ thứ nhất. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ông về điểm nhận định trên. Chúng tôi biết ông không phải là người lẩn trốn trách nhiệm, thế nhưng như trên đã trình bày, sự tái tranh cử của ông nếu thật sự xảy ra thì hiển nhiên ông sẽ là tấm bia để cho các liên danh khác nhèm vào.

Sự nhầm bắn vào ông, ông có thể hy sinh chịu đựng nỗi, nhưng còn thể thống lãnh đạo, sự duy nhất quân lực và nền dân chủ đe nghị Cộng hòa do ông thiết lập này thì sao. Chúng tôi chắc người có trách nhiệm như ông, không thể quên được điều vừa nêu. Vậy giữa tư thế cá nhân và lẽ tồn vong của xứ sở ông Nguyễn văn Thiệu sẽ lựa chọn đường nào?

Chúng tôi nghĩ rằng: đất nước này không thiếu một vị Tổng thống đương quyền mà thiếu một vị Nguyên Tổng Thống. Điều đó chứng tỏ chúng ta chưa có được một nề nếp dân chủ bền vững. Chính Tổng thống Thiệu người duy nhất hiện nay có thể tạo nỗi sợ bùi vũng đó.

Tâm lý người Việt là chỉ chống đối với những người đương quyền, có một khi quyền hành đã ra khỏi tay thì lập tức được dân chúng chấp nhận nếu người đó nghĩ đúng làm đúng với quyền lợi của dân chúng. Kinh nghiệm ấy thật quá nhiều tại đất nước này.

Điều lợi cụ thể và lớn nhất, là từ khi dân chúng biết rõ rằng: một vị Tổng thống tự ý không ra tranh cử nữa, thì thời gian còn lại của ông là thời gian bằng vàng để ông làm những công việc vĩ đại. Công việc đó là công việc tận diệt tham nhũng thối nát, tận diệt những kẻ đầu cơ chính trị đang muốn bán non nước này cho kẻ địch. Có như vậy mới thực hiện được công cuộc cách mạng xã hội, và những biện pháp kinh tế hữu hiệu nhằm cứu nước.

Tuy thời gian chỉ còn trên ba tháng là đến ngày bầu cử Tổng Thống, nhưng với thời gian đó, một vị lãnh đạo đã cầm quyền trên 6 năm hẳn đã nắm trong tay tất cả những dữ kiện và yếu tố để thực hiện một cuộc chuyền đổi lớn lao rồi.

Về cuộc bầu cử sắp tới, khi mà đương kim T. Thống không tham dự, lập tức bắt là đối phong của các liên danh, các liên danh bỏ buộc phải vận động tới tài đức tự thân ra để tranh cử, dân chúng không phải nghe những lời thóng mạ của các ứng cử viên, mà sẽ được tự lựa chọn qua tài đức và đường lối lãnh đạo quốc gia của họ. Hiển nhiên dân chúng sẽ không đợi gì để lựa những người chủ bại đầu hàng. Cơ hội cứu minh cứu nước là đây. Cơ hội để Tổng thống Thiệu thực hiện ba mục tiêu đã hứa: Giữ vững chiến tranh, Xây dựng Dân chủ, Cách mạng xã hội.

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA HÒA BÌNH

BÀI 1

Chiến tranh, Hòa bình và Bụi đời

► MAI PHƯƠNG



Bụi Đời... tiếng lồng quen thuộc này chính thức được phổ biến để chỉ các em bé lang thang mà người ta hay đồng hóa với một loại trẻ hè phố riêng biệt — «trẻ đánh Biay» — là vào cuối năm 1970 khi anh Đích — một người bạn Bụi Đời nổi tiếng nhất ở Saigon, mặc dù anh ta có quốc tịch Mỹ, gốc người ở Boston cùng xứ với anh em nhà Kennedy — tổ chức cuộc biểu diễn tuồng cầm tại rạp Thống Nhất mà các diễn viên đều là trẻ em trong các nhà Bụi Đời ở Saigon.

Bụi Đời... hơn 10 năm trước đã là nhân đề một cuốn phim xã hội do đạo diễn có bộ ria dẹp Lê Mộng Hoàng thực hiện mà cốt truyện là hai chị em mồ côi bị gió loạn vắt vào cuộc đời. Phim đó có một bài hát rất thê lương đậm theo mà điệp khúc sau đây ngân dài van vĩ mãi : «Về đâu... biết về đâu ! Sương mù khóc trúc ngàn dâu... về đâu ? Bước chân bụi đời...» Đó là chuyện Bụi Đời ngày xưa.

Còn bây giờ Bụi Đời đã có nhà. Nhà gọi là nhà Bụi Đời nơi có một hai cán sự xã hội ngũ thường xuyên và trẻ Bụi Đời về đó ngủ, ăn, chơi rồi đi «hành nghề» và có thể đi học (hay đi học... lại).

Trước khi đi tìm Bụi Đời của một mai kinh hòa bình, trước hết hãy trả lời Bụi Đời hôm nay là ai ? Hay là làm sao nhận ra một em bé là Bụi Đời vì chỉ quy định đó là trẻ em lang thang mang thi khó xác định quá, hay dễ làm lẫn. Một

nhân viên công tác xã hội phác họa một câu đáp «Bụi Đời là những em sống ngoài đường phố, ăn mặc sơ sài, ăn cắp, đánh nhau, bài bạc, làm đủ tật xấu và không chịu đi học». Các em này không còn cha mẹ nữa hay từ bỏ gia đình vì lý do nào đó và hiện đang sinh sống bằng nghề đánh giày, bán báo, giữ xe, ăn cắp, ăn xin, mua bán cẩn sa thuốc phiện hay đổi đồ la Mỹ. Các em từ 8 tuổi đến 18 tuổi.

Lý do đưa đầy các em vào nếp sống bụi đời phần lớn là vì nghèo đói, cha mẹ khắc nghiệt, gia đình bất hòa, thiếu tình thương cha mẹ hay vì hoàn cảnh chiến tranh.

Cuộc sống bụi đời có lầm cớ cực. Các em lại còn chứng kiến cảnh đói đói, còn bị ma cô đánh. Chẳng bao lâu các em cũng phải học lối lừa lọc người khác và đánh đập kẻ yếu hơn. Cách duy nhất để sống là làm ra tiền để gia nhập bè đảng và được tiếp đãi tử tế trong các tiệm ăn quán nước. Cảnh sống hàng ngày là cẩn sa, thuốc phiện, xi nê, bê đảng...

Nhiều bụi đời thập thành trong nghè buôn cẩn sa, đưa mối và đòi đồ la lính Mỹ. Nguy hiểm nhưng kiếm ra khỏi tiền. BĐ này chỉ cần biết mặt những nhân viên cẩn sa thường lui tới khu phố, chở vào dẫn mối, chỗ nào giao cần sa thuốc phiện, người nào đòi được tiền và chỉ cần học lóm vài câu tiếng Mỹ. Đúng ra Cảnh sát là kẻ thù của bụi

đời nhưng nhiều lúc cũng là bạn dân chính hiệu. Bụi Đời chia mối lợi với Cảnh sát để được tiếp tục làm ăn, hối lộ khi bị bắt giam. BĐ còn non thường vào ra Chi hòa, Té bần, Cảnh hưng, giáo hóa Thủ Đức và sau khi được thả ra hay trốn thoát các em học thêm được mánh ối qua mặt nhà cai quản trại để khỏi bị bắt trở lại.

Đồng bào nhìn các em với con mắt khinh rẻ và bạc đãi các em. Điều này chỉ càng làm các em ngày càng cảm thấy xa lánh xã hội và đi sâu vào con đường phạm pháp hư hỏng.

Trên đây là những điều mô tả về bụi đời hôm nay do một nhân viên xã hội sống trong Nhà bụi đời

«Ngày sẽ tới»

Vậy còn ngày mai hòa bình, hàng chục ngàn bụi đời sẽ ra sao?

Nếu một mai hòa bình... hè phố tráng tinh các tà áo trẻ em đi học và khắp ngõ rộn ràng tiếng trèo vang lên, cuộc đời mới trở lại, bắt đầu và hứa hẹn nhiều cho các ngày tới.

Liệu trẻ Bụi Đời ngày nay có nhận được tiếng gọi rộn ràng nào của tương lai không, khi hòa bình đem lại đầm ấm cho các gia đình, xum họp cho các vợ chồng, một cuộc đời hoàn lương nào đó cho cô gái điếm.

Một bài hát hòa bình của Phạm Duy có phác họa nỗi hạnh phúc đôi lứa trong ngày đó :

«Ngày sẽ tới biết bao nhiêu là vui
Mừng biết mấy khi chiến tranh đã tàn phai

Anh đưa em ra nghe Thu Hà Nội
Em đưa anh về Nam xem mặt trời

Còn các em Bụi Đời kia ? «Ngày sẽ tới», các em sẽ đi đâu ? khi hè phố không còn dày kẽ nghiên ngập trán tránh sẵn sàng a tòng vào hàng trăm vụ phạm pháp mỗi buổi ? Không có Giải lơ ngơ lèch nghéch đi tìm gái hay ngờ ngắn dài dột di săn ảnh trong các ngõ hẹp hang cùng làm mồi cho công tác mìn cò cướp giật đồng hồ kính mát khi không còn cách nào kiếm tiền để dàn và rộng rãi nhô trong những ngày hòa bình giả tạo trên thành phố này Khi đó Bụi Đời sẽ làm gì để sống? sẽ sống bằng cái gi.

Không than thở trước tương lai bát nháo đen tối, chúng ta hãy đi vào các nhà Bụi Đời xem cuộc chiến đấu vươn lên bắt lại cuộc đời của các em và để cùng chung nhìn viễn tượng trong mắt các em.

Một cơn gió bụi... chót

Tất nhiên lại phải có những đợt xáo trộn dữ dội trong thời kỳ chuyển tiếp giữa hai tác phong sinh sống và hưởng thụ của hai thời chiến phồn thịnh giả tạo và thời bình tranh ăn vặt vã. Cha cần phải mô tả hay chờ đợi làm gì cái thời chuyển tiếp đó. Nó đang diễn ra ôn ào quanh quất quanh chúng ta với các tin cướp giật công khai tàn bạo lúi lính hàng ngày ở trên các đường phố cùng với các tin gian thương đầu cơ tích trữ, buôn lậu, nhát hạng là ma túy và ngoại tệ, chờ trời bán đồ ăn cắp của quân đội của Mỹ và hàng ngàn thứ đồ ăn cắp khác.

Về một tổ ấm... nào đó

Cái tổ ấm bền vững này là nơi chứa các em về ngủ, ăn, kết bạn chơi và tiếp tục hành nghề kiếm ăn, từ nghề lương thiện đánh giày giữ xe... đến các nghề không tên khác. Để gì cho một bụi đời ngồi nỗi khổ già dinh dù là già dinh bụi đời. Nên ở đây có một thứ kỷ luật cá nhân cho từng em và những cố gắng giải quyết theo từng vấn đề của từng em một. Cùng quá lâm thì các em vẫn tiếp tục làm bầy, rồi sau 5,7 tháng lão tù lại mờ vè, lại được tiếp nhận vào. Mặc dù được giữ tự do riêng, bụi đời sống chung cũng có những cách mới : không đánh nhau, tự lo các đồ đặc riêng, không dung chạm đồ vật người khác, không bừa bãi và bắt mèn vặt.

Bụi Đời... rũ bụi

Không có khung cảnh giao du nào tốt hơn tổ ấm gia đình dù rằng đôi khi cái tổ ấm này có hơi

nóng một chút thành ra bị cháy xém gây ra cảnh lạnh lẽo cho một phần nào đó. Vậy việc giúp em Bụi Đời trở về gia đình là cần nhất. Tuy nhiên nếu không được thi phải lo ngay việc giáo hóa cho em. Mặc dù vẫn có một sự khinh miệt của bạn học và thầy giáo. Bụi Đời cũng có thể nhẹ nhục được. Cũng có em bỏ học hay đà lười. Nhưng nhiều em khác đứng trên trung bình và theo học bạ có em đứng đầu lớp. Có thể là vì vài em này lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp, và cũng có thể nếp sống bụi đời đã tạo cho em sự khôn ngoan nhanh nhẹn hơn trẻ em đồng tuổi. Nhưng nói chuyện Bụi Đời đi học, nhiều bạn mỉm cười : «Lại truyện Đầu Gỗ rồi...» Nhưng thật đấy !

Tại các trung tâm Saigon của anh Đích đang có khoảng 90 em, đã có 20 em đi học trường tiểu học và 17 em đi học các lớp dạy nghề như thợ may, thợ hàn, thợ máy và thủ công nghệ. Tại một trung tâm lớn khác đặt trụ sở Kim Chung sống bạc của thời Bình xuyen và khu Dân sinh ăn chơi di diểm của thời gần đây, có eking 350 em lui tới thường xuyên mà một phần cư ngụ luôn. Trong đám này có 20 đi học lại ở tiểu học, 10 em trung học, 9 em học lớp Anh ngữ và mỹ nghệ và mười em học trường kỹ thuật.

Thư góp kinh nghiệm các nhà Bụi Đời hiện nay, phát triển các Trung Tâm Cộng Đồng cho giới trẻ để giúp Bụi Đời một cái tròn quay về thiết lập các nông trại sản xuất chăn nuôi ở vùng phụ cận thành phố để cung cấp công an việc làm và khung cảnh lành mạnh... là những việc đang được đề nghị trong giới giáo dục và xã hội.

Cần thêm nhiều nhân sự. Có nhân sự là sẽ có phương tiện. Số có phương pháp.

Các bạn trẻ VN nam nữ có an học có bằng cấp và có sinh kế phần cao vững chải. Nhất là các bạn có chí lực tài và chưa để nguội bầu máu nóng thần thánh đó ! Đây là một công việc các bạn có thể làm, phải làm và cũng chỉ có các bạn để làm thôi.

Ba tuần lễ trước đây khắp nơi òn ào về đại hội nhạc trẻ và hippie. Béch chống và bao nhiêu danh từ đao to búa lớn với sự dấn thân của bao nhiêu VIP mọi ngành văn hóa chính trị xã hội tôn giáo.

Giá có một lúc nào vấn đề Bụi Đời được đề lên hàng đầu như thế để lôi cuốn sự quan tâm giải quyết của các người có lòng và có quyền.

Bụi Đời ơi ! Hãy họp lại làm 1 Đại hội Bụi Đời đi ! đại hội «ngoài trời» là lẽ đương nhiên rồi, bụi mai

Hạ Lào để ra Bụi Đời. Tham nhũng để ra Bụi Đời. Trốn thuế để ra Bụi Đời. Công sản và rối loạn để ra Bụi Đời. Hãy cứu giúp Bụi Đời ! Nghĩa là phải giải quyết tất cả.

Con số tuy nhỏ nhưng đó là kết quả bước đầu.

Hòa Bình... rồi sao nữa ?
Không phải hòa bình đến sẽ đem lại tất cả.

Hòa bình chỉ là ngày khởi đầu cho sự phát triển việc thực hiện các giải pháp cho mọi thành phần.

Vấn đề tài phán cơ cấu nhằm công để tiến tới toàn dụng nhân lực hưu phát triển nền sản xuất là điều hệ trọng. Trong khung cảnh đó, trẻ Bụi Đời là tối thiểu số và ít áp lực nhất ! Làm sao Bụi Đời lăng công bối thị xuống đường được ! Nhưng chính vì tự cơ cấu rời rạc và không thuộc chia sẻ đó mà vấn đề Bụi Đời sẽ là điểm nhấn nhức nhối cho đời sống đô thị VN ngày mai.

Thư góp kinh nghiệm các nhà Bụi Đời hiện nay, phát triển các Trung Tâm Cộng Đồng cho giới trẻ để giúp Bụi Đời một cái tròn quay về thiết lập các nông trại sản xuất chăn nuôi ở vùng phụ cận thành phố để cung cấp công an việc làm và khung cảnh lành mạnh... là những việc đang được đề nghị trong giới giáo dục và xã hội.

Cần thêm nhiều nhân sự. Có nhân sự là sẽ có phương tiện. Số có phương pháp.

Các bạn trẻ VN nam nữ có an học có bằng cấp và có sinh kế phần cao vững chải. Nhất là các bạn có chí lực tài và chưa để nguội bầu máu nóng thần thánh đó ! Đây là một công việc các bạn có thể làm, phải làm và cũng chỉ có các bạn để làm thôi.

Ba tuần lễ trước đây khắp nơi òn ào về đại hội nhạc trẻ và hippie. Béch chống và bao nhiêu danh từ đao to búa lớn với sự dấn thân của bao nhiêu VIP mọi ngành văn hóa chính trị xã hội tôn giáo.

Giá có một lúc nào vấn đề Bụi Đời được đề lên hàng đầu như thế để lôi cuốn sự quan tâm giải quyết của các người có lòng và có quyền.

Bụi Đời ơi ! Hãy họp lại làm 1 Đại hội Bụi Đời đi ! đại hội «ngoài trời» là lẽ đương nhiên rồi, bụi mai

Hạ Lào để ra Bụi Đời. Tham nhũng để ra Bụi Đời. Trốn thuế để ra Bụi Đời. Công sản và rối loạn để ra Bụi Đời. Hãy cứu giúp Bụi Đời ! Nghĩa là phải giải quyết tất cả.

BÀI 2

**hòa bình
ơi,
hãy giúp
gái đỡ
hoàn
lương**



□ MAI PHƯƠNG

Vào tháng 10/69 phúc trình của một tờ chí xã hội quốc tế tại Sg 13 phòng định có chứng 100.000 đến 300.000 các cô gái bán bar làm dì và làm vợ tạm bợ. Một dân biểu đối lập phỏng đoán có chứng 400000 cô làm nghề mài dâm. Các con số này trùng hợp nhau và đáng được chú trọng tới ý nghĩa nó vì từ đám người này sinh ra các trẻ con lai Nguồn gốc của hàng loạt trẻ phạm pháp trẻ trai làm ma cà, trẻ gái và hành nghề thằng, vì từ đám người sinh ra một hệ thống cung đồng bằng ấy người hành nghề ma cà, chủ chúa...

Ngay từ bây giờ thành kiến với người hành nghề mài dâm đã giảm bớt và đang đi dần đến chỗ «các công dân lương thiện ở VN coi một cô gái điếm là một người đàn bà như mọi người đàn bà khác làm vào hoàn cảnh khó khăn và nên giúp đỡ cô ta trở về với đời sống lành mạnh».

Nếu mai hòa bình các lý do

mà không trải qua những đợt chuyền tiếp. Từ nay đến ngày đó cần và chắc chắn là sẽ có nhiều chuẩn bị, cố gắng để mở rộng các hoàn cảnh mới cho các nạn nhân ngày nay có một lối thoát từ từ. Cuộc đời «lột vỏ» nào mà chẳng cam go. Không phải cô gái giang hồ nào cũng «hoàn lương» dễ dàng mau lẹ.

Đi đón đầu hòa bình

Biến cố chuyền tiếp rõ rệt nhất đang xảy ra là việc giản mức nhu cầu. Sự rút lui của quân Mỹ là điều hữu hiệu duy nhất để kiềm soát nạn mài dâm.

Mặc dù thế ngay khi hòa bình vẫn hồi, nạn mài dâm sẽ còn tiếp tục gây trở ngại trong một hai thế hệ là ít : Đời sống của các cô gái đã bị hư hỏng, bệnh lậu lan tràn, con trẻ lai căng...

Biến cố chuyền tiếp khác còn mờ hổ tuy rất cần thiết là công việc giúp đỡ các trẻ em cha Mỹ mẹ Việt ngay từ lúc này, kiềm soát bệnh dương mai và giáo hóa các cô điếm. Công việc này bao hàm vài hành động cụ thể như :

a) một chương trình tài trợ để cung cấp cho các bà mẹ có con lai trong việc nuôi dưỡng và giáo dục chúng. Việc này các ông Tây thuộc địa cách đây gần hai thập niên đã từng cố gắng giải quyết và đem về Pháp hàng loạt dân con lai. Ít nhất là cho đến nay vẫn đề con lai người Pháp ở xứ Annam và Nam Kỳ này không thành vấn đề trầm trọng. Đó là một trong vài điểm son chót của con cháu các ông Toàn quyền thời xưa. Còn lần này thì hãy «wait and see» và cầu nguyện.

b) Công tác quy mô khác là việc lập một hệ thống gồm những cơ sở y tế để thử máu các bà mẹ có thai và săn sóc các người bị dương mai. Ở Tứ Dũ đã phát hiện ra từ 3 đến 4 phần trăm các bà có thai tiền sản vẫn khôn khéo dài dài như trong thời chiến tuy nhiên các cơ hội kiếm chác dễ dãi qua lời kêu gọi từ các bar các động với hàng trăm ngàn con vật người khát tình với cạm bẫy của hàng chục ngàn người đầy màu sắc hấp dẫn đã — nghĩa là sẽ — trở thành 1 kỷ niệm.

Nhưng không có bức tranh tương lai nào vụt hiện ra đột ngột

Các tổ chức xã hội công và tư VN và ngoại quốc sẽ phải cung cấp ngày càng nhiều các chuyên viên cho các cơ sở y tế sẵn có nhằm bài trừ bệnh lậu. Việc này cũng sẽ phải được thực hiện trong các nhà giam nơi các cô điếm bị bắt đi bắt lại. Chương trình này phải bao trùm cả xử dề cho các bà đã được chữa xong khỏi bị mắc lại. Và tất nhiên kể các «ong» bệnh nhân nữa.

Khía cạnh kinh tế và tinh thần được nêu ra cạnh các vấn đề y tế và xã hội trên. Có thể dự liệu dễ dàng — và với bằng cớ ban nhận hàng ngày qua tin các báo hay kinh nghiệm mắt thấy tai nghe, nếu không phải là kinh nghiệm bản thân — thành thật chia buồn với bạn đọc nào ở trường hợp sau cùng này — tình trạng phạm pháp tăng gia và xã hội đảo lộn khi các cô bán bar và điếm thất nghiệp vì lính Mỹ rút. Các cô — và những ma cà, chủ chúa, dịch vụ sống bám vào các cô — cần làm ra tiền. Đòi với cô gái quê làm được hai ba ngàn tháng lương trước đây rồi xông ra bán bar được hàng 5, 10 vạn hàng tháng, chuyện «trở về làng cũ» không phải là dễ dàng. Cho nên các chương trình giáo hóa cần được phát triển. (1)

Đừng có một VN hóa nứa

Tóm lại một chương trình hướng dẫn và hướng nghiệp cần phải được thiếp lập. Các cơ quan xã hội từ thiện cần hợp tác để đẩy mạnh công việc khảo cứu để phân loại công tác và vận dụng nhân lực. Người VN, trong và ngoài chính quyền — cần nâng động tích cực trong công tác này, đừng tiếp tục ỷ lại vào Mỹ và ngoại quốc để lại một lần nữa, sa lầy và lạc hướng trong thời chiến tranh tàn lụi này, chỉ có chúng ta mới hiểu rõ tình trạng xã hội nước ta và có đủ tinh thần để thực hiện công trình xây dựng lại xã hội ta, mặc dù ít nhiều ta vẫn phải ngửa tay tiếp nhận sự giúp đỡ của người ngoài. Nhưng phần nào thôi chử. Linh Mỹ vô đánh Cộng thi sinh nạn mài dâm phạm pháp lung tung. Nay lại rước người ngoài vào lo việc tái thiết xã hội để chờ tai họa mới giáng xuống à. Còn độc lập kinh tế chủ quyền chính trị... thiếu gì lãnh vực để xử Giao Chỉ này vong thản nữa, vong thản mãi để biến thành dân Chân Lạp. Bảo động số 3 đây nhé !

MAI PHƯƠNG

(1) theo ý kiến Đồng Lữ.

«NHI THẬP BÁT TÙ NGỤ TỬ» tục gọi : « NHẤT ĐA NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ »

Cần gì phải là Đỗ Vượng, chúng ta vẫn có thể làm Đỗ Vượng trong tương lai khi uống một ly «NHI THẬP BÁT TÙ NGỤ TỬ» tục gọi «NHẤT ĐA NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ».

Nhi Thập Bát Tù Ngụ Tử được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu lồng lóc nứa đêm về sáng. Nhức mỏi các khớp xương. Thận suy hay hư. Đầu óc liệt dương, đầu bà lạnh nhạt : Vợ chồng không thích chung chăn gối ! Những bậc tuổi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bế tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bại một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, quả vị hays nằm lắng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, tức phủ và giải khai 116 huyết đạo chính. Lú ngón chân tối sợi tóc. Do đó, thắt khiếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông.

Dùng trong bảy ngày trở lên, thuốc sẽ tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuổi trẻ, hồi xuân cho tuổi già dè... sống cho ra sống, hồi cõi bùn nǎn, chán ngán cho kiếp sống vô vị nira...

Nhi Thập Bát Tù Này Tù tục gọi Nhất Đa Ngũ Giao Sinh Lục Tử luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi của nó.

TRÀ LỜI THỦ HỘI THUỐC :

— Bà HOÀ 53 tuổi (BH) : Xin bà xin lòng cho địa chỉ mới. Địa chỉ lúa đã bị thất lạc. Kính.

— Ông H.P. LINH (TH) : Giá mỗi chai là 1250đ. Còn tùy theo căn bệnh mới biêt được giá trị thuốc thế nào !

— Đại úy NVN : Thuốc uống vào cơ thể y như sạc điện vào bình điện. Nếu chúng ta xài phung phui điện (sắc khoẻ) từ nhiên sinh sẽ mau hết điện.

— Ông X. (Saigon) : Ông bị liệt dương mà dùng 2 chai rượu thì tình dịch đã đặc lại và biết cảm hứng — Nhưng ông không từ bỏ được tinh thủ dâm làm sao hồi phục ? Tôi thành tâm khuyên ông chơi thể thao hoặc ping-pong ngoài trời, buổi tối danh cùi ướt, lén giường ngủ, hay đọc sách «Đắc Nhân Tâm» hay «Rèn Nhân Cách» hoặc đọc thơ Nguyễn Công Trứ..

ba LÝ BÍCH VÂN

219/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon

ĐỜI số 88

CHỦ ĐỀ :

Bảo Đại còn xài được không ?

Với các bài của Phạm Văn Bình,
nguyên bí thư của Báo Đại,
của Nguyễn Tiên Lãng nguyên bí thư
của Nam Phương Hoàng Hậu v.v...

Truyện vừa đăng trọn ba kỳ của HOÀNG HẢI THỦY

MÃI
VÀNG

MỘT

Hồi côn nhỏ ở Hà Đông cứ vào khoảng một giờ Phúc lại theo mẹ lên chơi nhà ông ngoại một lần. Ngoài Bác, ông nào cũng chỉ gọi là ông, không phân ngay là ông ngoại hay ông nội — hoặc gộp hơn : ngoại, nội — như trong Nam. Những buổi lên nhà Ông thường xảy ra vào buổi tối, mùa hè đi chơi thường hơn. Những năm ấy Phúc còn nhỏ lắm, chỉ mới tám, chín tuổi gì đó. Cu cậu học Préparatoire hoặc Élémentaire và đã vỗ về dầm ba câu tiếng Pháp. Và đó cũng là thời gian đầu tiên trong đời bộ óc non nớt của Phúc biết ghi nhớ. Nhà ông ngoại của Phúc cách nhà Phúc một quãng đường chừng nửa cây số, nằm cùng trên con đường chính của thành phố gọi là phò Bóp Kèn. Trên ông ngoại còn có cụ ngoại của Phúc. Bà cụ năm ấy ngoài 80 tuổi, r่าง đã mòn hết, ăn trầu phải giã trước bằng cối. Phúc nói ngọng. Thoạt bước vào căn nhà ngang cu cậu chắp tay chào ngoan :

— Lậy chúa ạ, lậy chúa ạ...

«Lậy cụ ạ, lậy cụ ạ» là câu đầu tiên khi Phúc theo mẹ bước vào nhà. Buổi tối, thường trong căn nhà này vẫn có ít nhất là một ông cậu của Phúc ngồi hầu cụ. Bà cụ ngồi trên sập, ông ngoại của Phúc ngồi trên bộ sa lông. Tàu đánh vèc ni đèn hồng như súng, như ngà đèn. Mẹ Phúc khoe anh con đã học tiếng Tây. Ông ngoại bảo anh cháu đọc từ số 1 đến số 20. Phúc đứng khoanh tay biểu diễn :

— Un... deux... trois... quatre... cinq... six... sept... huit... neuf... dix...



Căn nhà im lặng chờ cho Phúc đọc như vẹt đến «vingt». Ông ngoại khen Phúc giỏi rồi bảo cậu Hai mở trap, lấy từ trong ngăn đựng tiền lè ra cho Phúc một đồng nam xu.

Đến năm cù mất, Phúc theo mẹ về quê mẹ đưa đám cù. Phúc còn nhớ lần về quê ngoại đưa đám cù đó vào mùa hè. Quê ngoại nằm trên dòng sông Hát trên đường đi vào chùa Hương. Trên đường đi chùa Hương, ngồi trong xe ô tô chạy trên mặt đèo cao, Phúc nhìn qua cánh đồng về phía lang mè, thấy rõ tòa nhà lâu xây bằng đá tầng của ông ngoại nổi bật lên trên rặng tre xanh. Nhà ông ngoại cao nhất làng, nền nhà cao hơn cả nền đình làng. Có lần Phúc nghe mẹ nói người ta làm nhà mà nền nhà cao hơn nền đình làng là một điều không được tốt. Sự kiện nghe có vẻ mè tin này không chứng đúng, hoặc nói một cách khác, chưa chắc đã hoàn toàn sai. Vì những năm sau đó, khi chiến tranh, vì tòa nhà của ông ngoại quá cao, quá lớn nên máy bay Pháp cho là nơi đó rất có thể có nhiều Việt Minh đến ở, đến bắn luôn luôn. Và ông ngoại, hai ba ngoại Phúc cũng bị Tây bô lựu đạn chết hết dưới hầm khi Tây đánh tới vùng này.

Năm phúc được theo mẹ về quê đưa đám cù, Phúc vẫn còn nhỏ, chưa ghi nhận được nhiều. Về sau nhớ lại ngày đó Phúc chỉ còn lờ mờ nhớ đám ma thật to, thật đông người đi đưa, đám ma đi trên đường đèo cao, các ông cậu cùng các ông anh lớn của Phúc chạy đua vui như té, hết chạy từ trên đốc đèo cao tít xuống ruộng lại chạy lên, con Phúc phải đi theo sát bên mẹ. Thêm chạy nhảy lầm

nhưng không được thả lỏng. Mấy ông trẻ của Phúc cưỡi ngựa theo đám ma, nhạc ngựa kêu loong coong. Ông trẻ cưỡi ngựa cao đội nón dùa, đeo kiếm đen, áo dài có thắt lưng đeo chéo bụng trông thật oai. Các ông cậu, các ông anh của Phúc được leo lên ngồi trên yên ngựa có anh hùng đặt đi di lại vài bước trên đèo, nhưng Phúc con nhỏ quá, Phúc không được lên ngồi trên ngựa.

Năm sau năm cù mất, mỗi tuần một lần, thường thường Phúc vẫn được theo mẹ lên chơi nhà ông. Bây giờ trên ông không còn cù nữa. Ông ngoại cũng không còn hay ngồi ở căn nhà ngang dưới nhà, ông ngoại nằm trong phòng trên lầu. Phúc được theo mẹ vào chào ở chỗ ông nằm. Ông nằm trên giường, bàn đèn thuốc phiện của ông dường như lúc nào cũng có đèn sáng và hình như buổi tối, lần nào đến thăm ông, Phúc cũng thấy ông nằm bên bàn đèn. Về sau có lần Phúc nghe mẹ nói chuyện ngay từ hồi ông ngoại còn học ở trường Hậu Bồ, ông ngoại đã nghiên thuốc rồi. Cả ông Tây quan thầy của ông ngoại cũng ăn thuốc. Khi ông ngoại đã ra tri huyện, ông ngoại vẫn mua thuốc ngang náu ra cho vào những chai rượu Văn Đèn, để trong cái quả son cho mẹ Phúc đem ra Hà Nội biếu ông Tây. Mẹ Phúc nói thuốc Ty hút nóng, ông Tây thích hút thuốc ngang hơn là thuốc Ty. Sau khi ông ngoại bị lính Tây bắn chết ở nhà quê, ông cậu Phúc con đào được cả trăm hộp đồng thuốc Ty chôn trong trại.

Những buổi tối ấy, Phúc thấy ông ngoại nằm hút, bà trè của Phúc, hay dì Cúc, dì út của Phúc, nằm tiêm thuốc cho ông. Một lần ông gọi Phúc đến gần, cho Phúc cái kẹo lạc, Phúc thấy dì Cúc đang cầm tiêm thuốc. Dì cầm cây tiêm chấm chất thuốc dầu nâu đen đèn hơ lên ngọn đèn, chất thuốc này sủi lên thành một cục. Mẹ Phúc thường nói người khói thuốc phiện thật thơm. Dì túi chân cầu thang đã ngửi mùi thuốc của cụ thơm lừng. Phúc chẳng ngửi thấy mùi gì là. Phúc chỉ vào chỗ ông nằm, chào ông rồi ra ngoài chạy chơi.

Một lần Phúc chơi quanh quần trong bếp, mẹ Phúc bận rộn đánh tiết canh vịt. Phúc nghịch cầm một cây lóng canh vịt hơ vào lửa, chàn lóng vịt gấp nóng chảy ra, sủi thành cục giống như cục thuốc phiện Phúc thấy dì Út nướng trên đèn. Phúc bảo mẹ : Mẹ xem này, con làm thuốc phiện cho ông hút...

Lúc đó mẹ Phúc chỉ cười, sau đó ít ngày hai mẹ con lên thăm Ông, mẹ Phúc đem chuyện đốt lóng vịt làm thuốc cho ông hút ra kể với ông, Phúc thấy ông cười vui nhưng Phúc không hiểu tại sao. Phúc chỉ thắc mắc đôi chút, lóng vịt khi đốt trên lửa sủi thành cục nâu nâu giống thuốc phiện của ông quá, không biết ông ngoại cứ lấy lóng vịt thay thuốc có được hay không.

Ngày tháng theo nhau êm đềm qua. Năm Phúc mười hai, mười ba tuổi, Phúc nghịch nhiều hơn, biết nhiều chuyện hơn. Phúc một mình lên nhà Ông

chơi không cần phải đi theo mẹ nữa. Năm ấy quân đội Nhật đến đóng khá nhiều trong thành phố. Định Công Sứ Hà Đông, tòa nhà lầu rộng lớn nhất tỉnh trên nóc nhà có một thu lôi như cây cột trên nóc nhà Đầu Xảo Hanoi, được nhường cho quân Nhật đóng. Rồi quân Nhật đảo chánh Pháp, đêm khuya Phúc hé cửa sổ nhìn xuống đường thấy những đoàn người Pháp bị Nhật bắt làm tù binh đi bộ từ Hà Nội qua Hà Đông để vào trại tập trung ở Xuân Mai, Hòa Bình. Rồi ông ngoại Phúc làm Thị T. Thành phố.

Hà Đông có tòa Thị Xã mới xây ở gần nhà thờ. Khi ông ngoại của Phúc trở thành chủ tòa nhà này, Phúc với mấy ông cậu, ông anh khoái nhất là những tối mùa hè trời nóng, kéo nhau đến nhà Thị Xã... tắm. Tòa nhà này có phòng tắm tối tăm nước máy năm bẩy cái hương sen phun nước xuống rào rào. Tắm ở nhà toàn mức nước bằng gáo dài lên người, đến đây tắm douche, nước lại không hạn chế tha hồ, tắm chán thì thôi. Thật dễ.

Phong trào ôi học tiếng Nhật lôi cuốn thanh thiếu niên Hà Đông. Phúc cũng cấp sách ôi học tiếng Nhật. Những buổi học đầu, phòng học chật ních học sinh. Càng v.v sai sót học trò thưa dần dề rồi sau chừng 15 buổi dậy, phòng học đóng cửa. Phúc học được mấy tiếng Arigato, zononay, v.v.

Một buổi tối, vào khoảng 8 giờ, ông Đại Tá Nhật, vị Tư Lệnh Quân đội Nhật ở Hà Đông, đi bộ một mình đến nhà thăm ông Thị Trưởng. Ông Đại Tá Nhật đeo kiếm trắng, đeo kiếm dài, đi vào nhà và đi thẳng lên thang gác. Phúc đang đứng chơi trước cửa trông thấy ông Nhật đến với chạy lên lầu báo tin cho ông biết. Ông đang nǎm hút, Dì Út đang nǎn tiêm và tiếng giày của ông Đại Tá Nhật đã lộp cộp lên gần hết cầu thang gỗ. Phúc thấy ông ngoại ngồi nhôm dậy và Dì Út bưng cả khay đèn hagy còn đèn chạy với dọc cầu dứt xuống gầm giường. Ông ngoại súp áo ra đón khách và Dì Út kéo tấm màn che cái giường.

Phúc được ông và Dì Út khen ngợi nhiều lần sau đó vì Phúc thông minh chạy lên báo kịp thời. Người Nhật ghét thuốc phiện, người Nhật khinh những ai nghiện hút — Phúc nghe mẹ nói như thế nếu tôi hôm ấy không có Phúc dùng đó, ông sĩ quan Nhật tất sòng sọc vào nhà và bắt gặp ông Thị Trưởng Việt Nam đang nǎm đèn, ông ngoại Phúc sẽ bị khinh. Không biết hôm ấy ông Đại Tá Nhật có ngửi thấy mùi khói thuốc phiện thơm lừng cả nhà hay không, Phúc chỉ biết ông ta với ông ngoại cùng cười vui và nói chuyện với nhau bằng bút viết. Ông Phúc có chữ Pháp lại có cả chữ Hán. Ông viết một câu chữ Hán lên giấy đưa cho ông quan Nhật đọc, ông quan Nhật đọc và viết lại một câu hai ông cười hề hả.

Những năm ấy, những năm Phúc mới biết ghi nhận, ông ngoại của Phúc đã về hưu, Thường thi ông ở nhà nhưng cũng có năm, ông lại đi ra làm ở phủ Toàn Quyền Hà Nội. Đó là năm nhà nước mở ra sở Kiểm Duyệt và ông ngoại được mời ra làm ở

sở này. Cũng có năm ông Hiện Trường Ngô Duy Cầu của trường Văn Lang đến mời ông ngoại Phúc dậy chữ Hán cho trường này. Năm ấy trường Văn Lang dọn vào Thanh Xuân, Hà Đông vì phi cơ Mỹ đán oanh tạc Hà Nội nên tất cả các trường công tư đều rời khỏi thủ đô. Phúc cũng là học sinh trường Văn Lang nhưng lớp của Phúc chưa có giờ chữ Hán. Ông ngoại Phúc dậy học có vẻ có duyên nợ, đến giờ ông cụ dậy, lớp học cười vang cả trường.

Ông bố Phúc làm việc trong tòa Tổng Đốc. Ông xứng đáng được kề là một người đàn ông hoàn toàn lành mạnh không biết đến hai tiếng sa đọa là gì. Ông không đánh bạc, không uống rượu — chỉ thích thoảng lam vào những ngày hè thật nóng, Phúc mới thấy bố sai đến nhà Đè Pô nước đá mua một chai bia. Đến gần bàn đèn thì chạc ông có đèn nhưng Phúc chắc cả đời ông bố Phúc chưa từng ghé miệng vào đọc câu hút thử điều thuốc phiện nào cho biết mùi.

Năm Phúc ngoài hai mươi tuổi, sau khi Phúc đi chơi đi lẩn đầu và bị lậu lẩn đầu, một lần — đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng ông bố Phúc nói với anh con về thuốc phiện — Ông nói con chơi gì cũng được, có tiền là có quyền chơi nhưng đừng có định đến cái bàn đèn thuốc phiện. Cái đó chơi vào là chết.

Ông không nói nhiều, có lẽ vì ông không chơi nên ông cũng chẳng biết gì nhiều hơn về thuốc phiện để nói với anh con. Ông chỉ có thể nói cho Phúc biết là việc chơi thuốc phiện uguy hiểm. Ai cũng biết như thế. Những người nghiên thuốc phiện lại là những người biết rõ sự nguy hiểm này hơn ai hết.

Nhưng Phúc lại đến với bàn đèn quá sớm. Năm 21 tuổi, Phúc đã hút cắp thuốc phiện đầu tiên trong đời.

Nhiều lần nhớ lại lời dặn của ông bố và nghiêm khắc sống trong sạch quá mức của ông bố, Phúc vẫn thấy thắc mắc về chuyện tại sao ông bố mình hoàn toàn không bị quyến rũ chút nào về thuốc phiện mà mình lại bị hấp dẫn mạnh đến thế. Phúc vẫn viện ra một sự kiện gọi là «đi truyền theo lối mắt xích» để biện minh cho mình. Số là ông ngoại Phúc nghiên hút và cả ông nội Phúc cũng nghiên. Các cụ dinh líu nặng với chất được nhân tình hóa là cô Ba, là Phù Dung Tiên Nữ... Đời bố Phúc, các ông chú, ông cậu Phúc hoàn toàn không có ông nào nghiên, kể cả chơi cho biết các ông cũng không thích.

Đến đời Phúc, một lò các anh cháu dắt nhau đi hút và lần lượt mắc nghiên. Có thể có sự di truyền chăng? Có thật là có sự di truyền nhảy mắt xích — một mắt xích có, một mắt xích không lại đến một mắt xích có — thật chăng? Phúc suy nghĩ nhiều về chuyện này nhưng không trả lời quả quyết được. Phúc chỉ thấy thực sự là có những người dễ bị thuốc phiện lôi cuốn trong lúc có những người khác đứng đúng với thuốc phiện. Hay là người ta ở đời giàu sang nghèo hèn, sung sướng hay cực khổ

sống chết có số thi nghiên hay không nghiên cũng có số ?? Nhiều ông bạn hít nghiên cứu Tử vi từng nói rằng việc nghiên thuốc phiện hay nghiên rượu có ghi sẵn trong Tử vi của mỗi người.

Nhưng Phúc không tin lầm ở Tử vi, nói rõ là Phúc không tin lầm ở những bản Tử Vi được bày bên bàn đèn và được đoán bên bàn đèn. Con người ta có số. Nhất định là có số rồi nhưng không phải là cái số được các ông thầy bói nhà nghè hoặc tài tử, sáng hoạc mù tịt, gọi là số.

oo

Ông Phán Nghĩa bắt đầu cuộc đời công chức ở Hà Đông và làm việc suốt đời công chức của ông ở thành phố này. Ngày đầu ông tới đây ông hầy còn độc thân, ở trọ trong một nhà ở làng Đơ — làng Cầu Đơ đối với thành phố Hải Phòng cũng như xã Phú Nhị đối với thành phố Gia Định — rồi ông lấy vợ và sau chừng năm, bảy năm ở nhà thuê ông mua đất xây nhà ở cuối phố Bóp Kèn. Ông vẽ kiều láy. Tòa nhà lâu có vườn hoa cây cảnh và một nhà nhỏ để chiếc xe tay nhả hiệu Omic. Phúc lớn lên trong tòa nhà cuối phố ấy và đó cũng là căn nhà rộng, đủ tiện nghi thứ nhất và cuối cùng mà Phúc có quyền được sống như tiểu chủ. Khi cuộc chiến tranh nổ ra, Việt Minh ra lệnh tiêu thủ kháng chiến, cả thành phố bị phá nát. Khi gia đình Phúc hồi cư, họ về Hà Nội chứ không về Hà Đông. Hà Nội hồi cư nhặtнич những người, một căn nhà bình thường chỉ một gia đình ở bấy giờ nhét nhét năm bảy gia đình. Có nhiều gia đình chồng vợ với con chỉ sống quanh quẩn trên diện tích một cái giường.

Ở Hà Đông, có nhiều ngày chỉ một mình Phúc nằm đọc tiểu thuyết trên cả một tầng lầu rộng thênh thang tại ba phòng. Những buổi chiều mùa đông trời tối sầm, bốn giờ chiều trong nhà đã phải thắp đèn, nhiều khi Phúc nằm một mình bỗng thấy sợ, phải ôm truyện xuống nhà dưới cho có người.

Phúc còn nhớ đọc cuốn CAI của Vũ Bằng vào những ngày mưa dầm. Khi chưa biết thế nào là đàn bà thế nào là thuốc phiện, Phúc đã thấy bị hấp dẫn vì chuyện anh chàng nghiên và khô sở vì nghiên, vì cai được thuật cuốn hồi ký. Mưa dầm ở Bắc trời mưa thật lớn, tầm tả, như những cơn mưa bão lớn trong Nam. Buổi chiều tối giờ, Phúc đang nằm đọc truyện một mình trên lầu bỗng thấy đói ngấu. Phúc nhìn qua khung kính cửa sổ và thấy anh



hang phở gánh khoác áo tời đứng lom khom bên gánh phở bốc khói vì cùi ướt dưới máy hiên căn nhà trước cửa. Anh hàng phở này với anh thịt bò khô là hai người quen biết khá thân với Phúc. Đúng ra, Phúc là thân chủ ruột của hai anh. Phúc có thể ăn chịu của hai anh dòng dã cả tháng. Với anh thịt bò khô, Phúc thèm hơn, vì Phúc ăn thịt bò khô nhiều hơn. Mỗi ngày Phúc ăn đều tới 10 ổ bánh bò khô. Trong vườn nhà Phúc và vườn nhà mấy tên bạn đồng tuổi với Phúc, có mấy cây đu đủ, bao nhiêu trái xanh của những cây này đều được Phúc chiểu cố hết đem bán rẻ cho anh thịt bò khô.

Ba mươi năm sau, một buổi chiều cũng trời mưa ở một thành phố miền Nam, xa cách thành phố Hà Đông cũ cả ngàn cây số, Phúc tưởng nhớ lại ngày mình đọc cuốn truyện viết về thuốc phiện đầu tiên trong đời và trước mắt Phúc bỗng hiện ra hình ảnh anh hàng phở chiều nào, trong chiếc áo tời lá, lom khom: bên gách phở bốc khói.

oo

Phúc tới tòa báo Tia Sáng của ông Ngô Văn ở Hà Đông hai lần, lần thứ nhất Phúc tới đó gửi truyện ngắn xin được đăng. Về sau Phúc lấy những bút hiệu lồng lanh, cải lương như Tân Hoài, Tân Ngọc. Phúc không hiểu về nguyên nhân nào khi viết cái truyện ngắn đầu tay ấy gửi đến báo Tia Sáng, Phúc lại chọn cái bút hiệu rất hiền lành và chân chỉ hạt bột là Nguyễn Mẫn.

Truyện ngắn ấy không được đăng. Lần thứ hai Phúc tới tòa báo Tia Sáng đưa truyện ngắn thứ hai. Truyền thứ hai này cũng không được đăng nốt.

Phúc rời Hà Nội vào Sài Gòn năm Phúc vừa hết 19 tuổi. Hai năm sau những truyện ngắn đầu tiên của Phúc mới được đăng lẻ tẻ trên vài tờ tuần báo văn nghệ ở Sài Gòn. Chừng 10 truyện ngắn đầu tiên được đăng báo này Phúc không có tiền nhuận bút. Phúc đưa truyện cho một ông đàn anh văn nghệ đăng dùm. Ông này hết sáng tác nổi từ lâu, nghề của ông là nghề thư ký tòa soạn chuyên đăng bài của người khác lên báo. Ông lãnh tiền truyện của Phúc nhưng không trả cho Phúc cũng không hề mở miệng nói đến chuyện tiền bài. Ông đàn anh này nghiên kỹ nhưng ngày đó Phúc không biết. Ông ta thường đi hút đệm, sáng ngủ muộn còn Phúc thì hay đến nhà ông quấy ông sớm. Bây giờ sáng Phúc đã tới nhà ngồi chờ ông dậy lich kích đun nước pha trà lầu. Về sau, khi cũng đi hút khuya, cũng ngủ muộn buổi sáng, Phúc mới biết nỗi khổ của người nghiên bị đánh thức dậy trước chín, mười giờ sáng. Jean Cocteau nói: «Cuộc sống của người nghiên thuốc phiện chỉ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng». Khi đọc câu này, Phúc hoàn toàn đồng ý với Jean Cocteau.

Thời gian hút ngon nhất, thơ mộng nhất, là thời gian ban đêm. Đêm càng khuya, càng về sáng càng thơ mộng và huyền bí.

(CÒN TIẾP)

THẨM-MỸ-VIỆN

NHƯ HÀ

692, Phan thanh Giản S.G. — Đ.T. : 93.448
Chi nhánh : 320, Phan thanh Giản SAIGON
MỚI NHẤT VÀ ĐỘC NHẤT Ở VN :

- **Làm ốm :** Bảo đảm tuần đầu xuống từ 3 đến 12ký.
- **Do phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ.**

- **Làm mập :** bảo đảm mỗi tuần lên từ 2 đến 5 ký.
- **Do phương pháp thuần túy Y khoa.**

- **Bảo đảm không kết quả, hoàn đú tiền lại.**

— **LÀM MẶT TƯƠI ĐẸP :** do phương pháp nội ngoại khoa thẩm mỹ, khoa tâm lý và khoaphân tâm học sẽ làm tiêu tan hết mọi vết tiêu tụ cùng nét nhăn biến mất đem lại da vé hồng hào cho toàn thể nữ giới.

— **Có bác sĩ chuyên môn đầy kinh nghiệm tại Ba Lê trực tiếp săn sóc với nhiều phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi máy lạnh để giúp quý vị có thể ở lại.**

Đặc biệt mới về loại PEELING FORT, lột da mặt không đau, không cử nắng, vẫn dùng son phấn như thường, làm trẻ 15 tuổi.

— Với phương pháp MASSAGE mới lạ máy hút tân kỳ và mỹ phẩm của LANCASTER để giúp các tế bào ngực mẩy nở tự nhiên, không cần bom.

— ASPIRATEUR, máy hút mụn, tàn nhang, trứng cá, tủy vết nám, mụn cát, mụn ruồi, sẹo cạn.

— POLÉNEX làm liền lỗ chân lông.

— Có máy tinh điện làm trẻ lại 15 tuổi.

— Có mặt nạ nhau và mặt ong chúa của Pháp về theo từng chuyến máy bay "Air France" giúp quý bà quý cô có làn da tươi mát.

ĐẶC-BIỆT MỸ-VIỆN CÁ NHÂN

— Bán máy điện tử trường Thụy Sĩ giúp quý bà, quý cô tự săn sóc làn da, xoa nắn bộ ngực cùng với mỹ phẩm mỗi bộ 7000đ.

— Bán thuốc của Stendhal và Lancaster với sự chỉ dẫn rành rẽ giúp quý cô, quý bà tự xoa nắn cho các tế bào ngực này nở như ý.

— Đặc biệt mới về chỉ báu riêng ở Mỹ Viện NHƯ HÀ thuốc trị mụn Resamid, Renoxyl, Komed, Hc Vanoxide, Acnestrol, Sulfacet, R. Sulforcin, Lubriderm chủ trị nhanh chóng các loại mụn cám, mụn bọc, mụn đỏ, mụn lở loét, mụn cùi, mụn nhân đen, đi kèm với xà phòng sữa của Dr Payot.

— Nhận dạy học trò theo tài liệu mới nhất của «ECOLE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES DE BEAUTE DE PARIS». Cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau 5 tháng học (I khóa 150 ngàn).

Thư và bưu phiếu đề NGÓ THỊ NHƯ HÀ — 692 Phan Thanh Giản — SAIGON.

Mở cửa từ 8g30 sáng đến 8g30 tối.
Nghi ngày Chủ nhật.



LUÔNG CÁI VÀNG

185

Trong bóng đêm Lại đưa cả mắt lẩn mũi dò tìm. Vốn là một công an nên Lại có thể ngửi được những mùi khai mà người thường không ngửi thấy, nhìn được những bóng mà mắt thường không rõ, và nhất là với vị thế công an. Lại có một duy tuồng thật là tà ma ngay với những thực tế hiền lành. Lại cũng trực giác được tất cả sự việc nhưng đó là một trực giác mù lòa. Anh có thể suy luận được như mọi người nhưng sự suy luận của anh mèo mó vì phải theo một giải đáp cố sẵn.

Khi người đàn bà nhìn thấy cây súng và run rẩy thì Lại tiến ngay vào phía trong. Trên chiếc giường bị khuất bởi ánh sáng grim của ngọn đèn tỏa ra về phía trước, một thanh niên ngồi bó gối chờ đợi. Anh ta nhỏ tuổi nhưng có cái dáng dấp của một nòng dân chất phác. Lại nhanh nhẹn dí ngay họng súng vào người thanh niên quát:

— Đi theo tôi.

Người thanh niên ngạc nhiên trả lời:

— Tôi không phải Phan duy Nhạc. Tôi là Thạc...

Người công an vốn có một tinh ái rất cao. Họ

185

rất tin vào việc làm của họ. Họ ra đi và không bao giờ chịu vở khống. Lại quát lớn:

— Nhạc hay Thạc cũng là một cái tên. Đi theo tôi...

Trước sự cưỡng bức Thạc quay người bước ra hàng hiên. Bà mẹ giải thích: «Nó và Nhạc là hai anh em sinh đôi. Chúng nó giống nhau lắm. Thằng kia mới là thằng đi kháng chiến thằng này chỉ biết cày cuốc thôi...» Dù người đàn bà có rên rỉ con bà cũng bị trói ké hai tay, một băng vải qua mắt, một nút giề vào miệng.

Thạc bước đi khập khiễng qua những ruộng xăm xắp nước, vừa đi vừa ngã, tumbled hoang mang khôn xiết. Thỉnh thoảng anh nghe tiếng nạt nộ bên tai:

— Kéo đi đâu thì may theo đó, chạy chán tao bẩn bỏ.

Thạc không nhìn thấy gì vì mắt bị bịt kín nhưng người nông dân kia có một đôi mắt khác. Đó là hai bàn chân trần. Nhờ hai bàn chân anh biết rằng anh đã qua đường cái quan. Đất-dầu nhám dưới lòng chân. Mái lá sau Thạc biết rằng anh qua một dời cát. Tên cái dời cát anh biết rồi vì vùng này đâu có nhiều dời cát. Sau đó anh đi theo một

sườn đồi khác. Những hạt sỏi nhỏ lõm cộm dưới lòng bàn chân. Những hạt sỏi anh đã dầm hàng bao nhiêu năm trên quê hương, những hạt sỏi về mùa đông trời mưa lớn nước mưa từ cao chảy xuống gội sạch; sỏi trở thành từng hạt đòn tròn như hạt cườm. Có lần tuổi nhỏ Thạc đã đi nhặt những hạt sỏi tốt nhất kia về cho Ông Tú Ngõ. Ông Tú Ngõ dùng những viên sỏi đó thay cho những thỏi son để mài vào nghiên mực viết chữ Nho.

Những hàng chữ Nho màu đỏ son trên giấy mặt giấy «trung» ngày nào giờ đây còn phảng phát trong tri Thạc. Những hàng chữ như những đám mây kỳ ảo. Từng chữ như từng cánh chim huyền hoặc. Cảnh chim đỏ bay trong rừng thu trắng màu sương. Ngày nhỏ Thạc cũng đã bút nghiên di học chữ Nho. Nhưng học không được. Anh không đủ thông minh để nhớ cho hết cái thứ ngôn tự cổ quái «thiên trời địa đất». Vì thế anh trở thành một người thất học. Anh trở lại với luồng cày nương rẫy. Đầu thu hay cuối đông, đêm xuân cùng tháng hạ anh chỉ có một niềm tin yêu vào con trâu cày lúa bát cơm rái cày.

Sau này khi Nhật có mặt ở Đông dương bạn bè từ Chợ Ké đến rủ anh học tiếng Nhật nhưng anh từ chối. Hơn ai hết Thạc biết anh không phiêu lãng được trong thi giới chữ nghĩa. Cái mong trở thành một công chức hay một thống ngôn không có trong anh. Rồi thời kháng chiến tới, chúng ta nhìn thấy rõ mặt quê hương chỉ là một thâm máu đậm đà. Trên máu kia, lúa được mọc núi được cao, tiếng hát cát vang, máu đi tới và máu nở nụ cười, máu cầm tay và máu gao thết. Giữa kia đó Phan duy Nhạc, người anh song sinh của Thạc trở về. Nhạc nay đã thành một cán bộ sau nhiều năm đi bí mật. Nhạc có ý dẫn dắt Thạc vào con đường chính trị nhưng Thạc từ chối. Giác mơ trở thành một cán bộ chính trị ái kháp liên khu cũng không có trong anh. Thạc từ chối sự tuyên truyền và không muốn nghe tuyên truyền.

Thạc, người nông dân đúng nghĩa chỉ có một thế giới bên này. Thế giới của sự chân thật. Làm những việc chân thật. Có mặt trên cõi đời thầm lặng khiêm tốn như bông hoa tat cỏ. Người nông dân sáng sủa và rõ ràng như ánh mặt trời. Người nông dân cũng thuần khiết và mạnh mẽ như chính bông đêm.

Cũng là hai anh em sinh đôi nhưng từ khi nhỏ Nhạc đã là một cậu học trò thông minh, còn Thạc thì không học được. Đó là một sự mâu thuẫn nhất cho một bao thai song sinh. Tuy nhiên vì thế chát thì khó mà phân biệt ai là Nhạc ai là Thạc vì hai anh em giống nhau như đúc khuôn.

Chính sự khác biệt về trí tuệ đó mà Nhạc sau này là một cán bộ cao cấp của Kháng chiến còn Thạc chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn. Nhạc trở thành một nhà hùng biện tuyệt hảo, anh có thể đi bộ bốn tháng đường trong một

vùng quê xa lạ mà không đổi cơm, anh có thể có áo quần mới thay cho bộ đồ giang hồ mà không cần xin xỏ. Nói chung anh nhờ ba tấc trời: ba tát lưỡi nấu được cơm, đun được nước, giặt được áo quần, xa hơn nữa có thể xua mọi người làm những việc thi mạng không sợ cái chết.

Trong Kháng chiến Phan duy Nhạc sinh hoạt chính trị tại Liên khu này và trước đây mấy tháng anh ta đã ra đi. Thạc nhớ đêm hôm trước khi lên đường Nhạc có trở về nhà. Nhạc có nói với em,

— Sau này liệu tình thế gắng lâm thì chú bỏ lên núi. Cứ vào núi là có anh em tiếp chú. Không làm được cán bộ chính trị thì chú có thể làm lính. Chúng ta có nhiều cách yêu nước. Tôi sẽ sung túc vào đội quyết tử. Tôi dẫn chú hết lòng dừng có cộng tác dưới bát cứ một hình thức nào với chính quyền mới.

Dưới ánh sao vắng vặc nông dân Thạc trả lời:

— Anh đi thì tôi phải ở nhà nuôi mẹ. Ngoài mẹ còn có trâu bò ruộng đất. Tôi chẳng thể đi đâu được. Tôi nhớ mẹ và nhớ...con trâu

— Nhớ trâu?

— Vàng...nhớ con trâu không chịu được.

Nhạc thở dài:

— Lạ nhỉ. Mẹ tôi mà tôi không i hờ được còn chú chủ lại nhớ thêm cả con trâu.

«Bitch. Bitch. Bitch». Trong lúc vừa bước khổ khăn vừa hoang mènh mang mông thì Thạc bị Lại tống vào lồng máy quái. Lại quát: «đi qua phía này. Đ.M. đi chân chì chậm rãi hả. Ngày mai ông cho mày mò tôm thì con mẹ gì cũng khai cả».

Thạc được lôi về một phía rồi... anh biết rằng mình đang bước lên một vỉa hè thêm. Sau đó Thạc được cởi trói, mở khăn bịt mắt, lôi hết giẻ từ trong miệng ra. Thạc ba bờ tường vây kín. Phía trong được rào kẽm gai. Nền đất súng ướt. Thạc ngã lưng vào bờ tường lạnh. Đầu gục xuống mệt mỏi. Phía cảnh đồng có tiếng đế kêu ran. Trời trở sáng...

Đầy cảnh cửa kẽm gai lại, cho cái khóa xe đập lên khóa cửa, Lại nói với hai người bạn:

— Kệ mẹ nó, bay giờ đi kiếm rượu cái đã.

Xương cho tay nhìn đồng hồ nói:

— Đê gi đã năm giờ rưỡi sáng. Tới gõ cửa quán cò Loan đi. Từng bung sáng mà nhìn em Loan thức dậy ôm ờ thi cha nào cũng nồi mắm anh hùng cá. Em Loan trưởng túc mà..

Bọn họ kéo nhau ra quán. Ánh đèn Bốn Thủ hagy còn sáng. Cảnh cửa vừa hé mở, một người con gái chui ra từ đó bờ ngô. Cô ta vận một chiếc áo cát trắng, một chiếc quần đen. Cô ta cho tay xốc lại mớ tóc thật dài và rối. Mái tóc vè sáng của cô gái qua một đêm trắng thức với cảnh bài.



truyện dài
Nguyễn Thụy Long

Trong phòng của thượng tọa Thích Bê Bối bấy giờ chỉ còn tiếng khú khích cười của người thiếu nữ, tiếng ứ hụ của thầy. Một chú tiểu lò dò đi tới cửa, áp tai vào nghe ngóng, mặt chú đỏ lên chử nuốt nước bọt ừng ực, cuối cùng chú cái xuống ghế tai vào lỗ khóa, cái mặt chú hình như được dán chặt vào cửa không bóc ra được. Bỗng chú giật mình khi bị một cái phát vào mông đít, cõi áo cà sa của chú bị nấm lấy, sư bác Thích Tường Tận xuất hiện, sư bác quát nhỏ :

— Chú làm gì vậy ?
— Bạch... bạch...

Sư bác Thích Tường Tận kéo luôn chú tiểu ra:

— Đứng lui ra nào xem có chuyện gì.

Vậy cái mặt sư bác lại dán vào lỗ khóa, chú tiểu đứng ngần người ra, sư bác mãi miết nhìn cho rõ tự sự quên biến mất chú tiểu còn đứng đó, chú tiểu hình như chưa dã và cũng quên phép mắt sư bác là người quyền thế, bèn đưa tay kéo cõi áo sư bác ra:

— Lui ra đi.

Sư bác bấy giờ bỗng trờ nên dẽ dỗi và ngoan ngoãn như một con trùn, mặt sư bác cũng thộn ra:

— Coi chút xíu thôi nghe, nhương lại cho tao?

Hai thầy trò coi đi coi lại mãi, cuối cùng tan cuộc, chú tiểu bèn cất tiếng hỏi :

— Bạch vậy là như thế nào?

Sư bác Thích Tường Tận bèn xồ nho:

— Nữ ngoại ngoại như long phi, nam qui qui như hồ phục, thăng thăng giáng giáng, ngã bất tri hà sự.

Sư bác nói xong một tràng chữ nho, ngài bèn khom khom người dí xuống nhà dưới một ngày ngài không ra khỏi phòng, người ngồi kiết già tĩnh tâm, vậy mà mặt ngài vẫn đỏ phừng phừng những ngón tay ngài lăn tràng hạt trở nên vụng về run rẩy làm sao.

oo

Bà Kim Chỉ tiếp bà Bá Đạo tại phòng khách, phòng khách sang trọng trang trí theo lối xưa. Bà Kim Chỉ cũng là một người đàn bà ham làm chính trị ở xứ sở này bà có, nhiều thành tích và từng ứng cử, thắng cử cũng có thất cử cũng có. Bà là tác giả nhiều đạo luật động trời của xứ sở, một bậc nữ lưu cao quý. Mặc dù ngày hôm nay bà Kim Chỉ & nhà, nhưng mặt bà cũng trang điểm phấn son loè loẹt như sáp sửa lên sân khấu trình diễn trò ảo thuật. Bọn nhà báo còn dồn đại bà có nhiều tài chưởng hạn tài làm trò ảo thuật, tài vừa thời sáo vừa đánh rắng, và đặc biệt nhất có cái thận rất tốt, có thể nhặt đi tiêu ti tiện được tới bốn mươi tám tiếng đồng hồ, để khi cần đến bà để có thể trót cả một khu phố.

Bọn nhà báo thường hay phỏng đại, chuyện dài uốt cả một khu phố là chuyện nói ngoa, nhưng dài uốt một căn phòng bề dài bốn thước bề ngang năm thước thi có. Ngay trước cửa hàng nhà bà có cho một công ty nào đó thuê, dưới nhà không

được bà đã dái uốt tắm lùm cả căn phòng, người thuê nhà đành dọn đi, không cần phải chờ bà đuổi đến lần thứ hai.

Bà Kim Chỉ hiện giờ vẫn phòng không chiếc bống, nhưng có bốn cậu quý tử, bốn cậu thuộc hàng hip pi có hạng ở đây. Bà Kim Chỉ bận chuyện làm chính trị tranh đấu cho dân nên không có thời gian dạy dỗ con, các cậu trẻ nên những nhân vật mắt dày vô giáo dục vào hàng tồi sứ nhưng bà không hề hay biết, bà vẫn yên trí rằng những đứa con của bà ngoan ngoãn dễ bảo. Nhà bà thường nuôi sén để săn sóc các cậu nhưng chỉ năm ba ngày những cô sén đó đều khóc mà xin ra, bà cho rằng những người đó không biết điều, bà vui lòng cho ra, bà lại tìm sén khác, nhưng vẫn không có nào ở được lâu.

Bà Kim Chỉ từ nay ngồi nhẫn nại nghe bà Bá Đạo nói chuyện, bây giờ bà mới cười ré lên :

— Bà chị làm rồi, bà chị biết bê hội đồng là gì không, trời ơi là trời, bà chị lập ủy ban như vậy thì chết rồi còn gì, báo chí sẽ cười thối mũi minh ra, bà chị mau mau giải tán ngay không cái tin này mà lợt ra ngoài thi chết luôn sự nghiệp chính trị của mình. Nay nè để tôi giải thích cho chị nghe, danh từ bê là một danh từ mới của bọn choai choai mới lớn lên đặt ra, bê đây có nghĩa là «phe la mua» đó bê hội đồng tức là nhiều đứa cùng phe la mua một lượt, bây giờ chị tranh đấu cho bọn trẻ bê hội đồng thi chết rồi còn gì, như vậy là mặc nhiên bệnh vực cho tội lỗi con nít, không được, chị nghe tôi không thì tiêu tung hết sự nghiệp chính trị.

Bà Bá Đạo bây giờ mới toát mồ hôi hột :

— Trời ơi, vậy mà tôi đâu có biết gì, thấy con nhỏ về nói hip pi bị đàn áp nên tôi nóng lòng tranh đấu, thật chị là người mở mắt ra cho tôi chứ không thi nguy hiểm quá, thôi chúng ta bỏ chuyện đó đi.

— Vâng phải bỏ ngay chứ không nguy hiểm lắm, tranh đấu thì thiếu gì mục tiêu cũng may mà chị đến đây cho tôi biết sớm chứ không chúng ta trở thành đối thủ của nhau.

— Chị là đối thủ của tôi.

— Chờ sao, tôi đang soạn một đạo luật đòi bắn bồ tát cả những phần tử nào làm chuyện bê hội đồng.

— Thế à, nhưng tại sao mà lại ghê gớm quá vậy ?

Bà Kim Chỉ chậm rãi giải thích :

— Tại chị lớn tuổi rồi chị chỉ chuyên lo đấu tranh về chính trị, chị quên khuấy mất vấn đề xã hội, trong những ngày gần đây có một hiện tượng ghê tởm là bọn trẻ thường hay chơi trò bê hội đồng con gái nhà lành, chúng trở thành những con quí kinh khủng, con gái nhà lành đi ra đường, có khi ngay giữa ban ngày chúng dám bắt cóc đưa vào một nơi kín đáo hãm hiếp, có người con gái bị hãm hiếp đến vong mạng...

Bà Bá Đạo bèn vỗ đùi đến đét một cái:

— Chị nói đến chuyện ấy tôi mới nhớ, hồi sáng hôm nay tôi có tới thầy Thích Bê Bối, thấy có cho tôi một mục tiêu tranh đấu hay lắm, cũng tương tự như đạo luật của chị, đó là vấn đề lính Cù Sâm hiệp dâm tập thể chết tươi hai tháng nay mà báo chí mình đang làm rầm beng mấy hôm nay, nhân cơ hội đó mình thành lập hội bảo vệ, dựng lên kiện lính cù sâm tại tòa án quốc tế đòi bồi thường cho nạn nhân, như vậy chúng ta sẽ gây được tiếng vang khắp năm châu bốn biển, nếu hội của chúng ta được thành lập chúng ta sẽ được sự hỗ trợ của nhà chùa, lực lượng của chúng ta chắc chắn phải lớn mạnh vô cùng.

Bà Kim Chỉ gật gù :

— Được, mục tiêu tranh đấu đó cũng hay, nhưng tôi còn đang mắc thảo đạo luật này, không biết tôi có thể làm được gì giúp cho chị hay không.

Bà Bá Đạo không nản, cố thuyết phục :

— Chị cần phải nghỉ đến lợi hại, chuyện này theo tôi nghĩ sẽ có lợi cho chị nhiều hơn việc chị đang làm, chúng ta tranh đấu thật sự, cuộc tranh đấu này gây tiếng vang thế giới chứ không phải chỉ quanh quần ở Việt Nam này.

Bà Kim Chỉ vẫn lấy làm tiếc rẻ :

— Tại sao chúng ta không làm hai việc song song, việc nọ hỗ trợ cho việc kia, theo tôi nghĩ số di bầy giờ trẻ em ở nước ta hư hỏng quá độ vì chúng bị ảnh hưởng ngoại lai do lính ngoại quốc mang vào xứ sở của chúng ta. Một công đồng ba việc chúng ta làm luôn một lần, kỳ bầu cử sắp tới, chúng ta cần phải gây thêm uy tín, kỳ này chị có ứng cử không ?

— Tôi chưa ứng cử bao giờ, nhưng nếu cần thì tôi cũng ra một phen.

— Chị phải ra, ra cho bọn đàn ông biết mặt biết tên chị em ta.

— Vâng chúng ta là nòi bà Trưng bà Triệu hát huà bọn mày râu nham nhở hay sao.

— Chị nói thật đúng, tôi không ưa bọn mày râu, đó chị coi, tôi có đến bốn đứa con mà có thêm lấy chồng đâu.

Bà Bá Đạo được thề nói xấu chồng :

— Tôi cũng vậy chị ạ, tôi cũng chán thẳng chồng tôi hết sức, đàn ông đàn ang mà chẳng ra cái gì hết, suốt đời chỉ là thứ cạo giấy.

Bà Kim Chỉ nịnh bà Bá Đạo một câu :

— Tướng tình của chị oai phong thế kia át chồng là phải.

Bà Bá Đạo vẫn tiếp tục nói xấu chồng :

— Nhiều khi tôi muốn bỏ phứt đi cho rồi, nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp, và lại nếu tôi bỏ bây giờ thì cũng hơi nguy hiểm.

— Cái gì mà nguy hiểm ?

— Cố ông ấy tôi cũng đã được phán nào, chỉ
tình tôi tôi mặc dù tranh đấu suốt ngày đêm có thi
giờ gì mà kiếm tiền, ông ấy là cây tiền, gia đình
tôi mà thiếu ông ấy cũng nguy lắm chứ.

Bà Kim Chỉ cười :

— Một ngày kia chị công thành danh toại
đầu có logi.

PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lơi, gài túi đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết
uống : **Giải phong Sát Độc Hoàn**

ÔNG TIÊN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lãm—CHOLON — KNBYT số 3 — 9-5-63

diemca

Băng nhạc

- Của những người tình cõi đơn
- Một món quà tuyệt hảo để mừng Sinh Nhật
- Một tặng phẩm đẹp mừng lễ Tân Hôn
- Một gói trao tâm sự cho tình nhân
- Một băng nhạc nghe đi, nghe lại, nghe hoài không chán,
dù là nghe một mình
- Với 15 giọng hát tráng mẫn qua 20 nhạc phẩm yêu đương.

— Tông phát hành NAM THANH 29 Võ Di Nguy Saigon

— Ấy ông nhà tôi cũng biết lo xa như vậy
nên không bao giờ dám cản nhận tôi trong việc
giờ gì mà kiếm tiền, ông ấy là cây tiền, gia đình
tôi mà thiếu ông ấy cũng nguy lắm chứ.

Bà Kim Chỉ cười :

— Thời minh nói chuyện rông rãi, bây giờ
minh đi vào mục đích chính đi.

Bà Bá Đạo làm ra vẻ quan trọng :

— Công việc tranh đấu này tôi đã nghĩ kỹ
rồi, chúng ta có lợi thế, điều thứ nhất chúng ta
được thầy ủng hộ, thầy mà ủng hộ thì chúng ta
ăn chắc rồi.

— Xong rồi, việc thầy ủng hộ coi như tạm xong
còn việc chúng ta tổ chức ra sao.

— Trước hết chúng ta phải lập hội, hội bảo
vệ cái gì đó.

— Chị định đặt tên hội là gì ?

— Tôi chưa nghĩ ra, nhưng chúng ta phải lập
hội, hội bảo vệ...

Bà Bá Đạo ra vẻ suy nghĩ :

— Không lẽ chúng ta đặt tên hội là Hội Bảo
Vệ Trinh Tiết Phụ Nữ VN.

Bà Kim Chỉ bắt đầu hứng thú :

— Theo tôi nghĩ cái tên đó không được hay
cho lắm, và không gây sự chú ý của mọi người,
chúng ta phải theo kịp đà tiến hóa, nhất là đà tiến
hóa nham nhở này, chính sự tiến hóa nham nhở
mới gây được sự chú ý cho mọi người...

Bà Kim Chỉ túm tim cười, bà ta tiếp :

— Thời đại này là thời đại nham nhở, thời
đại toạc móng heo, chúng ta cứ nói to toạc móng
heo ra là tốt nhất, đê di vào quần chúng. Có
thằng nhà báo gọi nước mình là Giao Chỉ, từ đó
danh từ Giao Chỉ được phổ biến rộng rãi trong
quần chúng và cái...

Bà Kim Chỉ ngừng lời, bà túm tim cười :

(CÒN TIẾP)

SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

Thứ
hàng
tuần

LỜI CHÀO MỪNG CHO CƠ SỞ NHÂN CHỦ

hội bị tàn phá nặng nề. Bài học này dạy chúng ta
rằng sức mạnh vô địch bao giờ cũng xuất phát từ
ý chí sắt đá của mỗi con người.

Chúng ta có thể tiên liệu rằng trong những ngày
tới đây, cuộc vận động đấu tranh của chúng ta chắc
chắn sẽ không gặp nhiều chuyện may và dễ dàng.
Nhưng với bài học sẵn có và với ý chí đã được thử
thách, chúng ta cũng có thể nói chắc là chúng ta sẽ
không bao giờ ngừng lại, không bao giờ bỏ cuộc.
Nhóm HTN sẽ tiếp tục lớn mạnh và nhất định sẽ đi
tới đoạn chót nêu đường tranh đấu đã được vạch ra.
Niềm tin này xin được gửi tới toàn thể các Nhóm
viên trên toàn quốc và xin được coi như lời chào
mừng đặc biệt gửi riêng cho cơ sở Nh.Chủ vào dịp
cơ sở thành hình,

ABC



BÚT THÉP TRÊN BÁO ĐỜI VÀ BÚT THÉP TRÊN BÁO NƯỚC TÔI

Để tránh những hiểu lầm có thể xảy
ra, xin xác nhận bút hiệu Bút Thép do tôi
ký dưới các bài đăng trên ĐỜI, TIN VIỆT
không liên hệ gì với ông Bút Thép nào đó
phụ trách mục Trảm Qui Đại Hội của
báo NƯỚC TÔI.

UYÊN THAO

● ANH CAO MINH PHUNG
(Cần Thơ) : Trị giá 1 cờ phần là 5 ngàn đồng. Thủ lệ tham gia và mọi chi tiết khác sẽ có người chuyên tới anh mong một ngày gần đây, sau khi nhận được địa chỉ chắc chắn. Xin lưu ý anh là nên cho địa chỉ dân sự để tìm gấp trực tiếp thay vì chỉ cho biết kbc. Rất mong sẽ nhận thư anh sớm để có thể cho người tới tiếp xúc.

● ANH NGUYỄN VĂN KHA
(Phan Rang) : Nhóm đã quyết định hạn chế tới mức tối đa việc sử dụng phương tiện bưu điện. Do đó, anh không nên chờ ở con rùa đó. Giấy tờ cần thiết sẽ có người mang tới trao tận tay anh. Nếu anh chưa nhận được vào dịp phát hành số báo này thì có lẽ chỉ do anh em địa phương chưa sắp xếp xong đó thôi. Chắc chắn ít ngày nữa sẽ có dịp gặp nhau để anh hết thắc mắc. Đạo này viết không nòi vì lý do nào chắc anh dù hiểu. Cố lě việc chọn đại diện tại Phan Rang sẽ dựa vào ý kiến của anh khá nhiều. Xin anh cứ chuẩn bị trước cho.

● ANH HỒNG VĂN THÁI
(KBC 4768) : Tài liệu đã chuyển về Pleiku để anh em tại đó phân phối tới các thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên. Hy vọng là anh sẽ nhận được sớm dù anh ở trong tình trạng di chuyển không ngừng như đã cho biết. Người chuyên tài liệu tới anh sẽ nói chuyện nhiều với anh về công việc và anh có thể chuyên ý kiến về qua người đó, nếu chưa có dịp ghé Saigon. Chúc anh may mắn luôn.

● EM VÕ MINH HOA
(Nhà Trang) : Xin cho biết địa chỉ chắc chắn để chuyên tài liệu trực tiếp tới cho em thay vì gửi qua Bưu Điện. Về việc xin học bổng, xin coi lại các số Đài trước đây.

● A. VÂN TRAI PNT(N. Trang) Điều quan trọng nhất trong việc tham dự cơ sở Nhân Chủ chỉ là tinh thần tự nguyện đóng góp vào một công cuộc xã hội. Tất cả điều lệ chỉ đơn giản như đã từng trình bày nhiều lần trong các trang Sinh Hoạt Nhóm HCN của báo Đài. Tuy nhiên, nếu anh thấy vẫn còn nhiều thắc mắc cần được giải tỏa thì xin ráng chờ vài tuần nữa.

Nhắn tin

● ANH HÀI TRIỀU (Nhà Trang)

Câu chuyện anh gặp cũng khó mà đoán biết ra sao, nhưng anh đã hỏi lại người bạn gửi thư cho anh chưa ? Nếu 25.6 anh về thì anh em ở đây khỏi lo chuyên tài liệu cho anh. Cũng mong anh duyệt lại một lần chót các địa chỉ của anh em ngoài đó để biết chắc tình trạng ra sao hầu tránh mất thời giờ khi cần liên lạc.

● ANH HÀ VĂN THANH
(Phú Yên) : Xin cho biết tin gấp về công việc tại Phú Yên. Nếu không về được thì gửi thư về.

● NGUYỄN TRỌNG : Đã nhận được thư. Chứng nào về Saigon, cứ ghé tòa soạn báo Đài khoảng từ 11h tới 13 giờ trong những ngày làm việc, sẽ gặp anh (U.T)

● ANH TRẦN VĂN (Saigon) Sau khi nhận được hợp đồng thi việc của mọi người là gửi số tiền hứa góp về cho cơ sở. Vì cần cho mọi chuyên môn bách nên mới dành phải nhờ tới bưu điện. Vậy xin anh vui lòng bỏ ý định đóng tiền trực tiếp như đã viết trong thư và cố gắng qua bưu điện một chút.

● ANH NGUYỄN XUÂN QUANG (Phan Rang) : Thư về ngày 3.6 đã về tới tòa soạn. Sẽ chuyên tài liệu về địa chỉ mới của anh, nhưng nếu do địa chỉ đó chắc lại phải nhờ tới bưu điện và e rằng anh sẽ phải đợi lâu. Vậy nếu được xin anh cho một địa chỉ khác có thể tới gặp trực tiếp thi tiện hơn.

● ANH HOÀI PHƯỢNG LINH (Tuy Hoa) : Anh cứ việc cầm tờ báo có may giờ nhắn tin đó tới gặp Th. Coi đó như thư giới thiệu. Vì thực ra Th. đã được biết là có các anh. Nếu cao cùi giờ này chưa gặp được chắc chỉ vì nhiều việc quá đỗi. Hy vọng sau khi gặp, anh sẽ giúp Th. một tay để giải quyết công việc ở ngoài đó. Về địa điểm chắc có sự lầm lẫn, nhưng đâu sao thì cũng sẽ gặp nhau một lần bởi tôi sẽ cố gắng thực hiện một chuyến đi dài từ Phan Thiết ra Qui Nhơn. Tại nơi Th. anh có thể sẽ có tài liệu của anh đang đợi hoặc hơn nữa, sẽ có cả các tài liệu chính thức mới gửi ra. Chờ tin anh.

● EM TRẦN VĂN NHƠN
(Hội An) : Hồ sơ gửi trước của em đã thất lạc rồi. Vậy xin gửi gấp hồ sơ khác về cho kịp. Xin nhắc lại để em rõ thành phần hồ sơ như sau:

- 1 lá đơn tự do gửi cho Ban Điều Hành Chương Trình Học Bổng.
- 1 Khai sinh hoặc trích lục
- 2 tấm hình 4x6
- các giấy tờ liên hệ tới tình trạng học vấn hoặc gia cảnh (nếu có)

Hồ sơ nhớ để gửi cho Ông Vũ Thế Ngọc, 143-145 Công Quỳnh — Saigon 2.

● ANH HÀI TRIỀU (Nhà Trang)

và nhớ gửi gấp về tòa soạn địa chỉ có thể liên lạc trực tiếp. Thư nếu chưa tới tay anh thì kệ như đã bị đánh dò rồi. Nhưng dù vậy cũng chẳng có gì quan trọng, bởi thư chỉ tóm tắt tất cả thủ lệ về việc tờ chức có sỹ Nhân Chủ thôi. Đã ghi thêm tên người bạn mới do anh giới thiệu vào danh sách những người góp vốn. Rất mong nhận được sớm địa chỉ của anh.

● ANH TRƯỜNG SƠN (Qui Nhơn) : Đã ghi tên anh vào danh sách những người góp vốn và cũng mong mỏi như anh đã mong mỏi. Địa chỉ KBC chỉ nên dùng trong trường hợp bắt đắc dĩ thôi. Vậy mong anh sẽ cho biết sớm địa chỉ dân sự có thể liên lạc trực tiếp để anh em sẽ ghé thăm anh.

● CỤ LÊ MINH (Phú Yên) : Đã nhận thư tham gia cơ sở Nhân Chủ do ông CT chuyên, trong ít ngày nữa sẽ có người chuyên tài liệu tới cụ.

● ANH NGUYỄN XUÂN QUANG (Phan Rang) : Thư về

ngày 3.6 đã về tới tòa soạn. Sẽ chuyên tài liệu về địa chỉ mới của anh, nhưng nếu do địa chỉ đó chắc lại phải nhờ tới bưu điện và e rằng anh sẽ phải đợi lâu. Vậy nếu được xin anh cho một địa chỉ khác có thể tới gặp trực tiếp thi tiện hơn.

● ANH HOÀI PHƯỢNG LINH (Tuy Hoa) : Anh cứ việc cầm tờ báo có may giờ nhắn tin đó tới gặp Th. Coi đó như thư giới thiệu. Vì thực ra Th. đã được biết là có các anh. Nếu cao cùi giờ này chưa gặp được chắc chỉ vì nhiều việc quá đỗi. Hy vọng sau khi gặp, anh sẽ giúp Th. một tay để giải quyết công việc ở ngoài đó. Về địa điểm chắc có sự lầm lẫn, nhưng đâu sao thì cũng sẽ gặp nhau một lần bởi tôi sẽ cố gắng thực hiện một chuyến đi dài từ Phan Thiết ra Qui Nhơn. Tại nơi Th. anh có thể sẽ có tài liệu của anh đang đợi hoặc hơn nữa, sẽ có cả các tài liệu chính thức mới gửi ra. Chờ tin anh.

● EM TRẦN VĂN NHƠN
(Hội An) : Hồ sơ gửi trước của em đã thất lạc rồi. Vậy xin gửi gấp hồ sơ khác về cho kịp. Xin nhắc lại để em rõ thành phần hồ sơ như sau:

- 1 lá đơn tự do gửi cho Ban Điều Hành Chương Trình Học Bổng.
- 1 Khai sinh hoặc trích lục
- 2 tấm hình 4x6
- các giấy tờ liên hệ tới tình trạng học vấn hoặc gia cảnh (nếu có)

Hồ sơ nhớ để gửi cho Ông Vũ Thế Ngọc, 143-145 Công Quỳnh — Saigon 2.

VỀ HỢP ĐỒNG TUONG THUAN

Trong tuần qua, Ban Điều Hành Cơ Sở nhân Chủ đã nhận được một số thư nêu các thắc mắc và bản hợp đồng tương thuận góp vốn do một số thân hữu gửi tới. Chúng tôi xin tóm lược các thắc mắc đó và trả lời chung nơi cột báo này vì không thể trả lời riêng cho từng trường hợp.

● THẮC MẮC 1 : Tại sao không thấy các Phụ Bản 2 và 3 gửi kèm ?

Như đã ghi ngay trong bản hợp đồng tương thuận, các phụ bản 2 và 3 sẽ được gửi tới mọi người. Sau khi việc thâu tiền hoàn tất. Lý do chắc quí vị và các anh, các chị đã rõ là cần phải biết rõ số tiền gửi về mới lập được Phụ Bản 2 và sau đó mới biết chắc ai là người thực sự góp vốn cho cơ sở để gửi chi tiết về tờ báo tức Phụ Bản 3.

● THẮC MẮC 2 : Ngoài bản Hợp Đồng này, còn một văn kiện nào liên hệ tới vụ góp vốn cho cơ sở không ?

Cho tới nay, bản Hợp Đồng này là văn kiện duy nhất qui định các điều kiện căn bản về việc chung góp vốn. Tuy nhiên, như quí vị và các anh, các chị đã rõ, bản Hợp Đồng này còn được kèm theo 2 phụ bản nữa sẽ được gửi tới mọi người sau khi việc thâu tiền hoàn tất. Ngoài ra, Ban Điều hành cũng dự trù thiết lập một bản điều lệ về cách thức sử dụng số vốn chung của cơ sở. Bản điều lệ này sẽ được gửi tới mọi người vào dịp cơ sở khởi sự hoạt động tức khoảng tháng 7-71.

● THẮC MẮC 3 : Sau khi ký tên vào bản Hợp Đồng, có mang tiền thẳng tới địa chỉ tòa soạn báo Đài để trao cho Ban Điều Hành cơ sở không ?

Điều đó không thể được vì thủ lệ góp tiền đã qui định là chỉ nhận bưu phiếu mà thôi. Quí vị và các anh, các chị có thể tới tòa soạn báo Đài để hoàn lại 1 bản hợp đồng và gửi bưu phiếu cho anh Vũ Thế Ngọc chứ không thể tới để gửi tiền mặt.

BAN ĐIỀU HÀNH
CƠ SỞ NHÂN CHỦ

Thủ lệ gửi tiền cho cơ sở xuất bản báo chí Nh.Chủ (LẦN THỨ 3)

THỨ 1 : Các thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên đã hứa góp vốn chỉ nên gửi tiền về cho cơ sở, sau khi nhận được bản Hợp Đồng do Ban Điều Hành gửi về. Việc gửi bản Hợp Đồng đã được khởi sự thực hiện từ ngày 27-5-71.

THỨ 2 : Tiền gửi về cho cơ sở phải được gửi qua trung gian bưu điện. Các thân hữu, cảm tình viên hay nhóm viên đã hứa góp vốn phải đích thân tới các ty, sở bưu điện gần nhất mua bưu phiếu gửi về cho cơ sở số tiền hứa góp.

THỨ 3 : Bưu phiếu và một bản hợp đồng đã có chữ ký của thân hữu, cảm tình viên, nhóm viên ở dưới khoản ghi người góp vốn phải được bỏ chung vào 1 phong bì và gửi bảo đảm về cho Ban Điều Hành.

THỨ 4 : Bưu phiếu và thư bảo đảm đề gửi cho ông Vũ Thế Ngọc địa chỉ 143 Công Quỳnh, Saigon 2.

THỨ 5 : Thân hữu, cảm tình viên, nhóm viên góp vốn cần giữ lại cuống bưu phiếu và một bản hợp đồng để làm bằng về sự đóng góp của mình.

THỨ 6 : Sau khi nhận đủ số tiền đóng góp và các bản hợp đồng. Ban Điều Hành sẽ lập danh sách ghi rõ số tiền đóng góp của mỗi người. Danh sách này sẽ được gửi tới mỗi thân hữu, cảm tình viên và nhóm viên trước ngày 1-7-1971.

THỨ 7 : Thân hữu, cảm tình viên, nhóm viên cần lưu ý : Chỉ gửi tiền theo cách thức đã ghi rõ trong các điều trên ngoài ra tuyệt đối không theo một cách nào khác, nhất là bằng cách trực tiếp trao tay cho bất kỳ một cá nhân nào.

TÓM LẠI

Tiền gửi về cho CƠ SỞ NHÂN CHỦ xin gửi bằng Bưu Phiếu
và đề cho :

VŨ THẾ NGỌC

143, Công Quỳnh — Saigon 2

TÂM SỰ BẢN ĐỜI

LTS Dời vừa nhận được lá thư sau đây do ký giả kỳ cựu P. Như Mỹ chủ nhiệm tuần báo Tin Quê Hương từ Ba Lê gửi về. Báo TIN QUÊ HƯƠNG ra đời tại Ba Lê từ lúc có hòa đàm về VN đến nay đã phổ biến khắp nơi có Việt Kiều trên thế giới và có thêm ấn bản tại thủ đô Mỹ và Lào. Đề nghị của ông chủ nhiệm TIN QUÊ HƯƠNG rất hay mong bạn đọc hưởng ứng vì ít nhất cũng giúp cho các bạn trẻ trong nước dịp tốt để thoát ra khỏi không gian chật hẹp tâm tình trong nước.

Dời

TIN QUÊ HƯƠNG
B.P. 241, 75 Paris 16 France

Ngày 7 tháng 6, 1971
Kính gửi Anh Chu Tú,
Thura Anh.

Chắc anh chưa quên (hằng bạn đã từng hợp tác với anh trên báo Sống mây năm về trước. Từ cuối 1968 tôi đã được đưa sang Pháp xuất bản tuần báo Tia Quê Hương cho đến nay thì báo đã phổ biến khắp thế giới tự do và có ấn bản riêng tại Washington và tại Vientiane

Tôi viết mấy hèn này trước để thăm anh và sau để đề nghị hợp tác với anh bằng cách trao đổi mục Tìm Bạn Trong và Ngoài Nước.

Tôi bên này vẫn được đọc Dời thường. Có lần Bà Lan ở Thụy Sĩ gửi tặng tôi một số và hẹn tặng thêm nữa, tuy nhiên tôi đã gửi mùa Dời thường xuyên qua nhà phát hành Nam Cường.

Ý thức được ảnh hưởng quan trọng của Dời. Tôi xin nói ngay ra đây là một sự yêu cầu chứ không phải là một đề nghị. Tôi cũng

mong anh ý thức thực sự cần liên lạc với đồng bào trong nước của bao nhiêu Việt kiều hải ngoại, không phải riêng ở Pháp là nơi xuất bản tờ T.Q.H. mà khắp cả năm châu. Nhưng nếu anh chấp nhận sự trao đổi này thật là hân hạnh lớn lao cho T.Q.H vậy.

Kèm theo đây tôi xin gửi;

Một mẫu thư thức Tìm Bạn Trong và Ngoài Nước. Nếu anh cần sửa đổi, xin chỉ bảo dùm.

— Sáu thư tìm bạn đầu tiên mà nếu anh thỏa thuận thì có thể đăng ngay.

Báo Dời thi tôi gửi mua qua nhà Nam Cường, nhưng Tin Quê Hương thi tôi gửi máy bay hàng tuần cho anh kể từ hôm nay.

1 việc khác có thể tính tới được là được vấn đề bán báo Dời ở hải ngoại, nhưng tạm bợ giờ xin anh vui lòng cho biết sớm ý kiến về đề nghị của tôi.

Rất mong anh sẽ vui lòng hợp tác và nóng lòng chờ đợi anh hồi âm.

PHAN NHƯ MỸ,
chủ nhiệm

TÌM BẠN GIỮA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

001— Nữ sinh viên ở Pháp, 26 tuổi, yêu âm nhạc, văn chương thể thao và công tác xã hội, muốn tìm bạn gái tâm tình tại nước nhà, cùng sở thích đề trao đổi ý kiến,

002— Tôi đang học tại Thụy Sĩ rất mến các anh chiến sĩ miền Nam muốn tìm một người anh trong giới Không Quân, để tìm hiểu nhiều hơn đời sống và tinh cảm của các con chim săn của đất nước.

Điều kiện 23 tuổi trở lên và cần nhất là thành thật, nếu có thể ở vùng Đà Nẵng càng hay.

003— Sinh viên 23 tuổi đang học tại Bỉ, muốn tìm bạn để trao đổi ý kiến xây dựng và đứng đắn về những đề tài: xã hội, giáo dục kinh tế, phong tục, danh lam thắng cảnh, thể thao, tem, carte postale. Nếu có bạn nào sắp du học, sê, hoặc có ý định du học tôi xin nguyễn chỉ dẫn.

004— Thanh niên Việt, không xấu trai, làm nghề phụ khảo giáo sư toán học tại miền Nam nước Pháp, tìm bạn gái Việt 18 tuổi trở lên không đứng đắn xin miễn viết thư.

005— Tuổi 20, bình dân, trầm lặng, nhiều ý chí và nghị lực. Buồn xa xứ, luôn học hỏi, cầu tiến. Tích nhất áo dài và món ăn VN. Không bao giờ phân biệt giai cấp. Nếu cảm thấy đồng ý hướng, xin gửi tâm sự minh đến bằng những cánh thư xanh vượt bảy mươi giờ xa cách.

006— Demande correspondante agée de 18 ans environ, sachant écrire le français : Mlle Méderly Marie Noelle 57 Rue Carnot, 54 Colombey les belles, France.

Những thư có số mà không có địa chỉ, do nhà báo chuyển giao.

Giải ngũ lính

Thưa ông,

Chúng tôi là một số quân nhân cũng là độc giả của tờ báo từ số đầu tiên, chúng tôi nhận thấy, với tập thể hơn 1 triệu lính mà quý báo chỉ đề cập một số báo chủ đề lính là gì e không đủ, và chỉ nói lên được hiện tại của lính thôi và lại hơn một năm rồi.

Chúng tôi đề nghị với ông là nên dựng tương lai cho lính với chủ đề: giải ngũ, chúng tôi tin rằng mọi giờ sẽ hoan nghênh.

Chúng tôi cũng nêu sau đây vài ý kiến thiện của chúng tôi cho chủ đề giải ngũ.

Giải ngũ là một ước mơ của bất cứ quân nhân nào, nhưng đứng về phía nhân dân, chính phủ chúng ta thấy giải ngũ là một vấn đề khá quan trọng và cần thực hiện ngay trong việc đấu tranh quân sự đang nhường cho đấu tranh chính trị như hiện nay. Về phương diện kinh tế: tiết giảm ngân sách quốc phòng, nên tạo phẩm hơn lượng, dành số tiền tiết kiệm đó nâng cao đời sống quân nhân hơn hiện tại. Về phương diện chính trị: Chúng tôi cho thế giới biết rằng QLVNCH đủ mạnh với đà phát triển khắp nơi.

Chúng tôi cần chứng biết QLVNCH đủ dám bảo hành quân, đủ sức

mạnh chí cần duy trì phần nào sức mạnh ấy nghĩa là sẽ cho giải ngũ một số và gọi thanh niên đi quân dịch.

Chứng tỏ sự bất lực của V.C. đối với dân chúng khi cho giải ngũ một số quân nhân, tâm lý quân chúng sẽ tin tưởng vào chế độ này.

Chứng tỏ sự ưu ái, lo lắng cho quân nhân, tinh thần mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi có 1 số giải ngũ, bộ đội lính không còn giống như cái ách của thanh niên nhập ngũ phải trả kiếp kèo cày cho đến khi gục ngã. Một luồng gió mới cho các quân nhân khác và cho cả thanh niên sắp sửa thi hành quân dịch nữa.

Sau khi giải ngũ, số quân nhân này sẽ trở thành NVTV, họ sẽ vui vẻ thi hành bổn phận của 1 công nhân tốt tận lực giúp đỡ, giữ gìn an ninh thôn xóm, áp xâm phong khóm họ, họ sẽ có cơ hội góp phần vào công cuộc bình định xứ sở, họ sẽ tận diệt những thành phần: đặc công CS, CS nắm vùng cường hào ác bá, trộm cướp, đào ngũ, trốn quân địch và những bất công của xã hội. Nhân dân sẽ tin tưởng hơn vào tương lai, vào chế độ, chính phủ hiện tại đánh bại tư tưởng cầu an hay bất hợp tác hay uất ức ngầm ngầm chống lại hay giúp đỡ thành phần chống lại chính phủ như cộng sản. Như thế chương trình bình định và an ninh lãnh thổ được củng cố và phát huy đầy đủ hơn.

Về phương diện kinh tế,

Cung cấp nhân lực cho chương trình người cày có ruộng sẽ thúc đẩy để hoàn thành tốt đẹp hơn.

Chương trình kinh tế tự túc sẽ tiến triển tốt đẹp với số nhân công khỏe mạnh, yêu đời ấy.

Chương trình kỹ nghệ hóa nông nghiệp cũng tiến triển tốt đẹp với số nhân công ấy ruộng đất không bị bỏ hoang nữa vì thiếu nhân công.

Chương trình kỹ nghệ cơ xưởng cũng tiến triển tốt đẹp với những nhân công khỏe mạnh đầy đủ tinh thần làm việc.

Sẽ nâng cao sản xuất hơn hiện tại và sẽ không dùng phí nhiều hơn khi quân nhân quá nhiều chỉ tiêu thu không sản xuất được.

về phương diện xã hội :

Họ sẽ tranh nhau làm việc nâng cao đời sống hàng ngày, họ sẽ có công ăn việc làm sản xuất nhiều,

sinh hoạt hạ xuống đời sống cảm thấy dễ chịu hơn đời sống ở thôn quê để chịu vì an ninh vì NDTV chín chắn, mẫn cán, làm việc vì làng xóm, không phá phách, bốc đồng, năng xuất làm việc cao, sản xuất nhiều, giá sinh hoạt hạ, đời sống ở thành thị cũng đỡ nhiều dầu tị nạn trở về làng xóm họ, gia đình quân nhân giải ngũ sẽ

trở về nơi làm ăn lập nghiệp hay chôn nhau cát rún như vậy tinh trạng nhà cửa của đô thị sẽ được giải quyết ít nhiều.

Vì nhập ngũ quá sớm, 18 tuổi, đa số quân nhân đều độc thân họ sống nếp sống buông thả vì không

có ngày mai, sa đọa, truy lạc mặc dầu trong kỷ luật của quân đội, chúng ta thấy nhau nhẫn khắp nơi quán nhậu, sòng bạc, các xóm chí em ta, tiệm hút sách và cà phê, và hầu hết các vụ trộm cướp, giết người cướp của, hăm hiếp, phà phách, đánh nhau đều là quân nhân cả. Với sự xuống tinh thần như thế, chính phủ phải nâng cao chính nghĩa, cho giải ngũ một số quân nhân, chúng ta sẽ thấy tinh thần quân nhân được nâng cao, họ nghĩ tới tương lai họ, xa lánh sa đọa, truy lạc để hy vọng ngày tươi sáng mà ngay bây giờ họ không dám nghĩ đến, đó là ngày giải ngũ.

MỘT SỐ QUÂN NHÂN
(KBC 3177)



HỘP THƯ TÒA SOÁN

● XUÂN (Quảng Ngãi) : Thư viết trên 2 mặt giấy thì làm sao in được. Xin gửi cho bản khác.

● TRƯƠNG VĂN LỘC (Saigon) : Cứ gửi đơn thẳng về cho Ban Điều Hành Chương Trình Học Bằng Nhóm HTN và báo Dời. Điều lệ không có gì phức tạp cả.

● NGUYỄN GIÁO VIÊN (Phan Thiết) : Chưa kịp đọc bài thành chư thè «khuyến khích» hay «chỉ trích mạnh» được. Sẽ đọc và báo tin sau.

● NGUYỄN XUÂN THÀNH (KBC 6585) : Cuốn đó chỉ có một bản dịch của PLT. Muốn có cứ ghé hỏi tại các tiệm sách, tiện hơn.

● ĐẶNG ANH (Saigon) : Bây giờ thì chưa có gì cả. Hy vọng sẽ giúp Anh được trong vòng một vài tháng nữa.

● Sau đây là các thi bản đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trong các số tới :

Bài Thơ Đầu Tiên Viết Cho Đông Nghị (L.Sa), Lời Ru Cho Mây Lai (NĐ Phong), Giọt Nước Mắt Huế, Giọt Mưa Hoài Oanh (N.Thanh) Trường Khúc Thủ Nhát (NQ Băng).

Vòng quanh Thế Giới

(TIẾP THEO TRANG 11)

Đồng thời với hành động trấn an dân chúng đó, ông Sadat lại củng cố địa vị của ông về mặt ngoại giao bằng cách đứng hẳn về phía Nga sô, sau khi ở trong nước đã loại bỏ được các đối thủ chính trị của ông toàn những người thân Nga.

Thứ năm tuần trước, ông Sadat đã đọc 1 thông điệp truyền thanh và truyền hình này lịa nhứt từ tầm tháng sau khi ông lên ngôi Tổng thống.

Ông tố cáo HK, không phải chỉ với tội hỗ trợ Do Thái, mà với tội trực tiếp phản xâm lăng các nước Á Rập. Ông kêu gọi các nước Á Rập tiêu diệt Do Thái, tái lập xứ Palestine. Và cuối cùng, ông ca ngợi tinh hồn nghị lâu dài với Nga sô.

Tinh hồn nghị lâu dài mà Sadat nói ít nhất cũng phải lâu 15 năm can cứ vào bản thỏa ước giữa hai quốc trưởng Ai Cập và Nga sô trước đó 2 tuần.

Sau khi Sadat tổng giam mấy lãnh tụ thân Nga, chính đại sứ Nga ở Cairo đã ngỏ lời mời Sadat sang thăm Nga. Ông Sadat khó lòng nhận lời, mời lại Nga sô. Kết quả là Podgorny và ngoại trưởng Gromyko sang Ai Cập, ký kết bản thỏa ước viện trợ quân sự, kinh tế và văn hóa có hiệu lực 15 năm. Đôi lại, Ai Cập bảo đảm đứng trong hàng ngũ các nước «Xã hội chủ nghĩa».

Nhiều tổng trưởng trong chính phủ Ai Cập cũng không biết gì trước khi thỏa ước được ký kết. Tuy nhiên có tin đồn rằng chính cố Tổng Thống Nasser đã từng muốn ký một thỏa ước lâu dài như vậy với Nga.

Một trong những hiệu quả đầu tiên của thỏa ước này là Ai Cập sắp có thêm phan lực cơ chiến đấu Mig 23 của Nga, và có thể cả hỏa tiễn địa địa, toàn những vũ khí tấn công, Liêu Do Thái có bộ hoản và Mỹ sẽ gửi về khi tối tàn khát cho Do Thái «để cân bằng lực lượng» hay không? Cuộc hưu chiến tạm ở hai bên bờ Kênh Suez vẫn kéo dài nhưng nếu vô khai cứ dò vào thêm thì liệu ông Sadat có thể vừa nói mạnh vừa xử nhún với Do Thái để củng cố nội bộ Ai Cập chàng.

ANH QUỐC : Nữ Hoàng muốn thêm tiền.

Hàng ngày dân Anh vẫn hát quốc thiều mở đầu bằng câu «Xin Thương Đèn Phù hộ Nữ Hoàng». Nhưng khi Nữ Hoàng Elizabeth II yêu cầu Quốc Hội Anh gia tăng ngân sách cho Hoàng gia thì một cuộc tranh luận sôi nổi đã diễn ra, không phải trong quốc hội mà ở ngoài công chúng,

Ngân sách của hoàng gia hiện nay là 1.140.000 mỹ kim tính ra gần 400 triệu bạc VN mà so với ngân sách Phủ Thủ tướng Việt Nam CH mà riêng khoảng mạt phí cũng tới 400 triệu, thì cũng hơi ít. Nhưng ngân sách của nữ hoàng chỉ dùng để chi phí cho Hoàng gia, trong đó có việc bảo trì tu sửa các lâu đài, trả lương 319 nhân viên, tiền túi cho nữ hoàng làm việc xã hội từ thiện và lương riêng của nữ hoàng thì chỉ có 144 ngàn Mỹ kim.

Nay nữ hoàng xin bớt lương riêng của mình nhưng tăng các khoản chi phí khác, ủy ban đặc biệt ở Quốc hội Anh đang cứu xét, bỗng một tờ báo đặt vấn đề làm sôi nổi dư luận.

Đó là tờ báo New Statesman của ông cựu bộ trưởng Richard Crossman 62 tuổi, đương kim hội viên của Hội đồng cố vấn của nữ hoàng.

Trong bài báo, ông Crossman than phiền những chi phí xa xỉ của Hoàng gia như các lâu đài tráng lệ, đoàn ngựa đua, lính hầu, đoàn xe sang trọng, phi cơ, trực thăng và du thuyền với bao chi phí có tính cách khoa trương khác.

Ngoài ra tài sản riêng của nữ hoàng với các khoản sinh lợi được miễn nhiều thuế thuế. Tài sản đó trị giá từ 120 đến 240 triệu Mỹ kim, khiến cho bà là một trong năm sáu người phụ nữ giàu nhất thế giới. Riêng bất động sản 50 ngàn dặm vuông ở Duxley, Lancaster mỗi năm đã mang về lợi tức 500 ngàn Mỹ kim. Tiền lời ở đó lại được miễn thuế lợi tức.

Bài báo của ông Crossman làm dư luận sôi nổi. Báo The Times of London cho rằng bài của ông Crossman có dạng «công kích cách vỗ béo». Một số DB quốc hội cũng lên tiếng phản đối. Nhiều người cho rằng các chi phí của Hoàng gia đều thích đáng cả.

Trong khi đó nhật báo Daily Mirror than rằng Lao động, mà ông Crossman trong đảng đó, lại nhắc nhở Nữ hoàng nên làm gương sống cần kiệm hơn cho thích hợp với tình trạng kinh tế nước Anh bây giờ.

Cựu bộ trưởng Crossman nhắc lại rằng ông là người ủng hộ chế độ quân chủ, và ông không chủ trương Hoàng gia phải sống khác khố như nhà vua Đan Mạch, đi bằng xe đạp ngoài đường. Nhưng ông Crossman nhất định cho rằng lợi tức của nữ hoàng cũng phải bị đánh thuế!



SINH TỬ PHÙ

(TIẾP THEO TRANG 21)

bình đi để thâu hồi về tay ông mảnh đất của.. quốc gia. Năm nay thi ông lại chiếm đất tư, Không phải để làm nhà riêng ở mà để cho... Việt kiều tỵ nạn. Lúc thi nhân danh đồng bào di cư, lúc thi nhân danh đồng bào ty nạn. Không lúc nào không có chánh nghĩa rõ ràng.

Không biết khi các nạn nhân của cha Hải đệ nạp kiến nghị lên tòa Tông Giám Mục thi đức cha Bình ngài sẽ xét ra sao. Ước mong ngài giải quyết một lần cho xong, chờ năm nào cha Hải cũng nổi tiếng về vụ chiếm đất dai thì e rằng 10 năm sau, lãnh địa của sẽ lan rộng khắp Chợ Lớn, Saigon, còn chiếm luôn cả mảnh đất của Tòa Tông Giám Mục nữa.

Mặt khác, trong lúc Hội Đồng các đức Giám Mục đã ra tuyên ngôn bằng lòng cho truất hưu ruộng đất của giáo hội để cấp cho dân cày, mà luật người cày có ruộng bỏ ra ngoài, vậy mà lại có ông LM làm cho 37 gia đình nông dân mất ruộng cày thì khó coi quá!

TRUNG, TIỀU HỌC VÀ MẪU GIÁO

NỮ TƯ THỤC Mê Linh

Hiệu trưởng: Sư Cô TỊNH NGUYỆN

số 165/17 Trần quốc Toản Saigon

KHAI GIẢNG 1-7-1971

Bậc Trung học do một số Giáo Sư danh tiếng (Danh sách Giáo Sư niêm yết tại Văn phòng Trường)

CHƯƠNG TRÌNH TIỀU HỌC ANH, PHÁP, VIỆT

Phương pháp tâm lý thính thị tiến bộ được áp dụng với ngành mẫu giáo mục đích làm nlynz tinh thần thề chất và trí quan sát của tuổi thơ.

Vườn chơi vui tươi và hổp dẫn.

Ghi tên nhập học từ 1-5-1971 tại văn phòng nhà trường. Số học sinh có hạn.

— Nếu học sinh ghi tên quá số định của nhà trường, sẽ có một cuộc thi tuyển cho các lớp Trung học.

— Có học bong dành riêng cho học sinh hợp tiêu chuẩn của nhà trường.

Trường óc khang trang, yên tĩnh, mát mẻ.

NHẮN TIN :

Hoàng Cầm H. — Thủ Bảy có về nhưng không tìm được nhà. Thư cho tôi về địa chỉ: KBC 4082 — CTB.

Thương tiếc

Được tin Nghệ Sĩ Thi Ca Tài Hoa :

QUÁCH ĐÀM

vừa vĩnh viễn ra đi vào lòng Đất Mẹ

Ngày 7 tháng 6 năm 1971 — Hướng thọ 48 tuổi
Toàn Thể Bộ Biên Tập Báo Đời xin thành thật chia buồn cùng Chị và các cháu. Cầu chúc hương hồn của Anh sớm được siêu thoát.

Chia buồn

Được tin cụ :

NGUYỄN VĂN PHÚC

Thân phụ anh Nguyễn Văn Phúc Khánh, Cựu Chủ tịch Phong Trào Học Đường Phục Vụ Xã Hội, vừa qua đời hưởng thọ 73 tuổi.

Xin thành thật phân ưu cùng anh Khánh và tang quyến và cầu chúc hương hồn cụ phiêu diêu miên cực lạc.

Đỗ quý Toàn, Đoàn thanh Liêm, Hà Tường Cát
Trần đại Lộc, Hoàng Ngọc Tuệ, Phạm Phú Minh

Trần Viết Nghệ, Nguyễn Đức Quang





• MÌNG NGÀY
CÓ HAI CHUYẾN BAY

**SAIGON –
ĐÀ NẴNG**

• MỘT CHUYẾN :

SAIGON – HUẾ

• MÌNG TUẦN CÓ 5 CHUYẾN BAY

SAIGON – NHA TRANG

Bằng phản lực cơ tối tân :

« BOEING 727 »

• 106 hành khách • 900 cây số/Giờ

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

HEPACHAUT



Món ăn ARTICHAUT

Món ăn GAN BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12

SINH TỐ B1

SINH TỐ B2

SINH TỐ B6

SINH TỐ PP

SINH TỐ D2

YẾU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGÚA MẾ ĐAY
THIẾU MÁU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MẸT

Văn Bao Chay Nadeira

CÚM NÓNG LẠNH CẨM SÓI ĐAU NHỨC

ANTIGRIPPAUX



ĐUA BỐ 9XU NGÓA

TRONG RỪNG BĂNG NHẠC...

- Đứng giữa rừng băng nhạc với cả ngàn cuốn băng của hàng chục hiệu băng nhạc khác nhau, chắc hẳn quý vị phải thắc mắc :
 - Làm sao chọn một cuốn băng nhạc cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ, mọi gia đình đều thích thú ?
 - Làm sao chọn một cuốn băng nhạc có giá trị vượt khôn gian, thời gian ; dù ở quê nhà hay hải ngoại cũng nghe được quanh năm suốt tháng mà không nhàm chán ?
- Xin thưa, chỉ có cuốn băng nhạc nào ghi lại những khúc tình ca quê hương bất diệt với âm điệu dân tộc ngọt ngào muôn thuở mới làm quý vị thỏa mãn !
Đó, cuốn băng nhạc độc đáo và giá trị nhất hiện nay !

BĂNG NHẠC TRƯỜNG SƠN *DUY KHÁNH thực hiện* Cuộn I : Chủ đề «Hát Giữa Quê Hương»

- **BĂNG NHẠC TRƯỜNG SƠN** qui tụ 12 giọng ca dân tộc truyền cảm nhất nước trong 20 ca khúc bất hủ về quê hương chiến tranh, quê hương thanh bình của 30 năm tân nhạc !

- **Ở SAIGON, TÌM MUA NGAY TẠI CÁC ĐẠI LÝ :**
 - Radio MINH CHÂU, góc đường Lê Lợi, Công Lý.
 - LITA, nhà hàng Thanh Thế trông sang Thương Xá Tam Đa (Crystal Palace).
 - NGỌC HÂN, 85 Thương Xá Tam Đa (đầu cầu thang lầu 1).
 - NAM THÀNH, 99 Võ di Nguy (Chợ Cũ).
- **TÒNG PHÁT HÀNH :**
 - DIÊN HỒNG, 66 Lê Lợi, Saigon.
(Đại lý các tỉnh xin liên lạc ngay với nhà Tòng Phát Hành DIÊN HỒNG)

XIN LƯU Ý : — Mua băng nhạc TRƯỜNG SƠN, quý vị tìm cho được băng chính với mặt bìa in OFFSET 4 màu thật mỹ thuật.
— Quý vị mua phải băng sang lại, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về kỹ thuật âm thanh !





ĐÊM HẢI ĐĂNG

NHÀ HÀNG CA NHẠC MÁY LẠNH

10. Phương Cầu 20 & Hoàng Tử Cảnh NHA TRANG, ĐT : 2335



- Với hệ thống âm thanh tối tân nhất thời đại.
- Với màu sắc rực rỡ của hệ thống ánh sáng điện tử.
- Với khung cảnh ấm cúng sang trọng, trang trí trang nhã tân kỳ.
- Với các vũ nữ xinh tươi trong những vũ điệu độc đáo.
- Với các giọng ca truyền cảm của những thần tượng ca sĩ danh tiếng SAIGON.

Quí vị đến ĐÊM HẢI ĐĂNG để thưởng thức trọn vẹn
một Chương Trình Văn Nghệ Lý Tưởng — Giả phai chặng.