

Wason
DS 531
7642 +

ĐỒI

6

CHIẾN TRANH MA TUY



ĐỜI

86

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

ĐẶC BIỆT : MA TÚY

- NHỮNG ĐƯỜNG GIÀY MA TÚY KHẮP THẾ GIỚI đời
- MA TÚY TẤN CÔNG HỌC ĐƯỜNG hải lưu
- A, B, C, MA TÚY đời
- NGƯỜI MỸ VÀ ĐƯỜNG GIÀY BUÔN LẬU MA TÚY Ở VN hàn húc đạo
- KHOÁI VÀ KHỔ têđè
- CHÍCH CHOÁC đinh quang

2

CHÂN TRÍ

- CHIẾN DỊCH CHỐNG GHIỀN MA TÚY đời
- VỀ VIỆC NGUNG BẮN TẠI VN lý lẽ
- DỰ LUẬT CĂN BẢN GIÁO DỤC đời
- TỪ CÁI VÁY ĐẾN MINI JUPE thiện càn

3

VĂN NGHỆ

- CẦN CƯỜI nguyễn tuân
- BÁ ĐẠO nguyễn thuy long
- CARCASSONNE (XÁC PHẨM) w. faulkner

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI ● THƠ ĐỜI ● SINH TỬ PHÙ ● TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI ● ĐỜI MUÔN MẶT ● SINH HOẠT NHÓM HTN ● ĐỜI
- LÂM CẨM ● MỘT VÒNG THẾ GIỚI

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 86	TUẦN LỄ TỪ 10-6-1971 ĐẾN 17-6-1971
Tòa soạn 143-145 Công Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TÙ và nhóM Sóng	GIÁ 50đ	Giao dịch quảng cáo Hồi Ông Linh 143-145 Công Quỳnh SAIGON

đầu tranh cho đời

CHIẾN DỊCH CHỐNG GHIỀN MA TÚY

Nạn ghiền ma túy đã trở thành một vấn đề lớn thực sự của miền Nam VN. Sức khỏe trung của tệ nạn này đã được xác nhận bằng thực tế là đang ở mức độ hết sức nguy hiểm. Không phải chỉ riêng ở Saigon mới có những người ghiền ma túy mà số người ghiền ma túy đã có rất đông ở hầu khắp các đô thị miền Nam. Càng nguy hiểm hơn nữa là một phần lớn người ghiền ma túy lại ở trong tuổi vị thành niên hoặc chưa quá 25 tuổi. Để ngăn chống tệ nạn này, Nhà Nước đã phát động một chiến dịch bài trừ ma túy. Lực lượng Cảnh sát trên toàn quốc được huy động để thực hiện chiến dịch trong khi cơ quan thông tin đã cho treo ở khắp các trục lộ trên mọi đô thị những biển ngữ hô hào giới thiệu nên xa lánh ma túy. Trên nguyên tắc, việc làm của Nhà Nước không có gì đáng chê trách mà ngược lại có lẽ còn đáng khen nữa. Nhưng, nhìn vào thực tế người ta có thể tự hỏi thành quả của chiến dịch này sẽ như thế nào? Thành thực mà trả lời, chắc chắn người ta sẽ phải nhìn nhận là khó lòng có một thành quả khả quan. Bởi lực lượng Cảnh Sát dù có hoạt động mạnh mẽ, đầu cũng chỉ có thể dày lui tệp nạn trên vào trong trạng huống sinh hoạt lén lút mà thôi. Ngoài ra, không có gì bảo đảm rằng sự hiện diện của các nhân viên Cảnh Sát và những biển ngữ sẽ có tác dụng thúc đẩy với cả một đám đông đang mê muội. Theo chúng tôi tệ nạn ghiền ma túy chỉ có thể đẹp được bằng chính sự phản kháng của mỗi cá nhân trước sức quyến rũ của chất ma túy. Muốn như thế mỗi người cần được giúp đỡ hoàn cảnh để có được một niềm tin trong cuộc sống hiện nay. Như vậy, việc mà Nhà Nước cần làm chuyen đổi được giờ đây là nhằm vào mục tiêu đó. Bằng cách này hoặc cách khác một mới, ngờ vực sang trắng huống yêu đời, tin tưởng. Từ nhiều năm nay, giới hữu trách đã đe ra rất nhiều chiến dịch, nhưng có một chiến dịch rất cần thiết lại bị bỏ quên đó là chiến dịch tạo niềm tin cho người dân. Thành ra, tất cả các chiến dịch dù được hô hào, cõi võ lại vẫn không tìm được chân dung vững vàng. Không những thế một số viên chức còn lạm dụng quyền hành để tạo ra những tệ trạng bất công, thối nát... làm dân chúng càng nản lòng hơn nữa. Nạn ghiền ma túy có thể đến từ nhiều nguyên do, nhưng có lẽ nguyên do chính phải là sự trạng trên.

Cho nên, chúng tôi nghĩ rằng việc làm tốt nhất để ngăn cản nạn ghiền ma túy phải là sự treo gương lành mạnh của những người hữu trách. Khi những người này còn tiếp tục đấu tranh tư tưởng dân chúng bằng những hành động xấu xa của họ thì nạn ghiền ma túy chỉ là một kết quả đương nhiên không một lực lượng Cảnh Sát nào có thể ngăn chặn được.

DỜI

Phạm Duy đã chết

Đầu Gối nghe nói, ngày mai Chủ nhật 6-6 tại trường Văn khoa phong trao tự trị đại học của sinh viên Huỳnh tấn Mão, sẽ tổ chức một cuộc hội thảo với đề tài : «Phạm Duy đã chết tại đâu và từ lúc nào».

Tổ chức hội thảo là quyền của anh em sinh viên, muốn soi tai Phạm Duy thì cứ việc mần thịt Phạm Duy. Nhưng Đầu Gối có nhận xét hơi buồn dưới đây ; là cách đây một tháng nguyệt san Học Tập của đảng CS miền Bắc có 1 bài đả kích Phạm Duy rất tật tinh, đại khái nói rằng Phạm Duy tác giả bản nhạc bất hủ, «Người mẹ Do Linh» đã chết từ khuya rồi, vì lúc này ở miền Nam có hàng ngàn hàng vạn bà mẹ Do Linh mà không thấy Phạm Duy đâu ! Không hiểu anh em sinh viên tổ chức cuộc hội thảo về Phạm Duy đã đọc bài báo của nguyệt san Học Tập chưa, mà giữa cuộc hội thảo và bài báo của Học Tập có sự «ăn ý» chặt chẽ như rứa ! Cũng như cách đây mấy năm, khi ở ngoài Bắc, mấy tờ tạp chí «văn nghệ» lên tiếng tố cáo Chu Tử thì ở trong Nam, một tờ tạp chí nọ cũng theo gương, đòi mần thịt Chu Tử !

Thành thực Đầu Gối không muốn tin là anh em sinh viên bị dứt giây khi tổ chức cuộc hội thảo về Phạm Duy. Nhưng cuộc hội thảo về Phạm Duy không khỏi làm Đầu Gối sững sốt. Đầu Gối không phải là bạn thân của Phạm Duy. Về một vài phương diện, Đầu Gối cũng không tán thành quan niệm sống của Phạm Duy. Nhưng khi nghe tin một số sinh viên tổ chức hội thảo về Phạm Duy, tự nhiên Đầu Gối thấy thương mến Phạm Duy lạ lùng, muốn lên tiếng ca ngợi anh một vài câu cho anh đỡ cô đơn.

Ca ngợi rằng : Phạm Duy quả là một thiên tài. Đã là thiên tài dĩ nhiên phải có tài. Cho nên nếu Phạm Duy có hơi dễ tính, thì cũng chỉ là một cái tật đáng yêu của thiên tài.

Lúc này, ở ngoài Bắc, người ta thi đua tố khinh các văn nghệ sĩ miền Nam. Thậm chí, người vẫn được tiếng là khuyễn tả như Phạm Công Thiện cũng bị Cộng sản tố khinh tơi bời. Thủ vị nhất là Chu



KHA TRẦN ÁC

Tử được gán cho cái hồn danh là «đầu sô Quốc dân đảng». Chè rằng nếu không có cuộc bầu cử TT sắp tới, đã chắc gì Tổng thống chịu viếng thăm Nghĩa Thục ! Chè rằng Tổng thống ủng hộ Nghĩa Thục sau nhiều vị Mạnh thường Quân, sau cả báo Đời lấn Đầu Gối, là hơi chậm. Chè rằng 1 triệu đồng là hơi ít...

Cầm đi ! những kẻ xấu miệng. Chậm còn hơn không ! Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên, Đầu Gối và Tổng thống gặp nhau ít nhất trên một điểm : ủng hộ Nghĩa Thục Quảng Ngãi.

Đó vui để chọc

Tuần qua, Tổng thống đã được các nghị viên mời «thời» cơm tại khách sạn Hoàn Mỹ. Dưới đây là nguyên văn một đoạn trích trong bài tường thuật của báo Chính Luận về quang cảnh bữa ăn :

Trong khi vui vẻ, cởi mở, Tổng thống và 1 nữ Nghị viên đã trao đổi nhiều câu rất là «văn nghệ». Trả lời một câu hỏi của nữ nghị viên nói rằng «tại tánh tôi vui vẻ thành thử họ hay gán ghép tôi với người này người kia cũng như họ đã gán tôi với ông (TT Thiệu) vậy.» TT Thiệu bảo «họ gán 1 mình bà với tôi còn chịu được chứ gán 7 bà thì ai chịu nổi». Rồi khi hai người vừa dứt câu chuyện TT Thiệu đã ngắt 1 cánh hoa hồng trước mặt ông vất lại bàn có nữ NV đã trao đổi «văn nghệ» miếng với TT, bà này vội dồn lấy đặt lên môi hôn rất âu yếm.

Trong bữa cơm này, không có sự hiện diện của TT phu nhân, vì

trước đó TT Thiệu đã cáo lỗi với các NV «nhà tôi đang đau».

Đọc hết đoạn trên Đầu Gối ôm gối, cười ba tiếng, khóc ba tiếng. Chỉ hận một điều, sau ba tiếng cười chưa chết được như Trịnh giáo Kim. Đành mở cuộc thi đố vui để chọc, với bạn đọc như sau :

1) Đố các bạn biết tên tuổi vị nữ nghị viên đó là ai ? Có chồng chưa ? đã mày con.

2) Có bao nhiêu người đáp đúng câu hỏi 1.

Giải thưởng một cái hồn mồm cho chính nữ nghị viên nọ tặng.

Tổ lung tung

Lúc này, các báo nhận được rất nhiều thư tố cáo các tướng, tá, với tài liệu đàng hoàng. Hình như chính tướng này xúi dàn em tố tướng kia, chứ người ngoài làm sao biết tướng tận như rứa. Tòa soạn Đời đang nghiên cứu xem có nên đăng tải những lá thư tố cáo này không, vì đã rút kinh nghiệm xương máu trong những vụ tố hạm này : đầu chẳng phải, phải tai, tham nhũng không những không chết, minh chết trước, nên chẳng đại gì để cho bọn tham nhũng lợi dụng. Tốt hơn hết là đứng ngoài nhìn họ đâm chém nhau, đứa nào chết mìn cũng khoái, vì đều là tham nhũng.

Viện ghiền

Saigon ngày 29 tháng 5-1971
Kính gửi Ông Đầu Gối.

Mời đây Ông có đề cập đến vấn đề một công chức quá bự thuộc

hạng trí thức lại là một Khoa trưởng bị các ông bạn dân công tay vì tội dùng á phiện.

Ông Kha trấn Ác ơi, ông hân là i g iới h iều t âm trạng nh ững ng ười d ùng á phiện. N ói th ật, n ếu kh ông c ó bạn th ân m ặt c ủa ông c ải chinh ng ười ta d âm n ổi ông c ũng d âm h út v ì ông hay quá! L âm bao n ư ờng, x ứ s ự v ới anh em n ư ờng mà kh ông h út á phiện đ ể c ồng hoài th ật!

Nh ững ông n ổi v ừa r ồi s ố quâ ch ứa th ẩm v ào d âu.

Ch úng tôi mong ông nghĩ k ỹ v ân đ ẽ n ày v i n ó quan trọng l âm th ứa ông. B ây giờ n ó trở th ành «c òn mal indispensable» cho bi et bao n hiều ng ười t ừ d ân đ ến qu ân. Ông n ổi r ồi ông đặt n ó th ành v ân đ ẽ v ới qu y ờng Nh à N ước đ ể tr ân h s ự t ử nh ục cho nh ững ng ười già, c ốp k h o a tr ưởng b ạn ông.

Ông ơi, c ó n hiều ng ười h út l âm ch ắc ông c ũng kh ông l ạ. C ó ông v i b ênh m ả ph ải h út nh ư lao, d ạ d ây, áp h u yết ru ôt. Ông th ời n hiều l âm ông a c ả ng ười l âm bao n ữa n hiều l âm.

Ông kh ông ch ết v i b ốn vi en đ ạn t ử là trời c òn đ ẽ ông sống m ả làm vi en. Ông đ ừng s ợ kh ông ai thương nh ờ ông.

V ậy th ời ông l âm m ột vi en ich cho nh ững ng ười già m ắc v ào v òng nghi ệp ch ường n ày, k ẽ ra c ũng l ả ban ơn tri ng ộ cho họ l âm ch ứa sao?

Nh ững k ẽ n ghi en m ả từ 40 tr ở xu ống th ì kh ông đ ược, tr ừ r a họ m ắc b ênh nan y, kh ông c ó á phiện kh ông sống n òi.

Đ ó l à di em ch ứng t ỏi mong m ỗi ở ông. T ại sao v ậy? V i r ằng ông kh ông h út thu ốc phiện, ông kh ông c ái m ắc c ảm c ủa ng ười g h i en k hi đ ặt v ân đ ẽ.

Mong s ự can thi et c ủa ông

Kính
Phan Công Nho
173/68 Phạm Hồng Thái.

S ố n ày l à s ố đặc bi et v ề ma túy, Đầu Gói đ ặng t ải l ả thư c ủa m ột d ân ghi en v ề đ ẽ ngh i ch ánh quy ền thành lập m ột Vi en ghi en d ân h iêng cho nh ững ng ười trên 50 tu o. Ông n ổi r ồi ông đặt n ó th ành v ân đ ẽ v ới qu y ờng Nh à N ước đ ể tr ân h s ự t ử nh ục cho nh ững ng ười già, c ốp k h o a tr ưởng b ạn ông.

B ài thơ t ục k ỳ n ày l à bài hát n ói «NHÌN V ÂO» do Trần Huy Liệu s áng tác. Liệu sinh ngày 5-11-1901 t ại Nam Định v à mất t ại bệnh vi en Việt Xô - Hà Nội, ngày 28-7-69. Liệu l à m ột cán bộ CS cao cấp, nh ưng h i 1928-1929 Liệu đ ã từng gia nhập VN Qu âc dân đ ảng v à l âm bao c ả Saigon. M āi tháng 8-1929 k hi b i Pháp bắt v à bị kết án tù 5 năm ph ải đ ẩy ra Côn đảo trong thời gian đó Liệu mới theo CS.

T ừ cách mạng tháng 8-1945 Liệu đ ã gi ữ n hiều ch ức như Bộ Trưởng Tuyên Truyền, Bí thư Tông Bộ Việt

Minh, Chủ tịch Hội Văn Hóa Cứu Quốc, sau đó tr úng cử làm Đại Biểu Quốc hội v à được bầu làm Ủy viên UB thường trực QH.

Sau ngày ch ế c ắt đất nước, Liệu l ại kiêm n hiều ch ức vụ quan trọng kh ác.

Nh ững chi tiết trên kh ông ph ải Đầu Gói kh ờ kh ạo đ ể cao 1 t ên tr ùm CS đ ã quá c ố, m ặc muôn nói l ẽn 1 di em l à đôi l úc Liệu c ũng muôn v ùng v ầy thoát kh ỏi cái v ỏ chính trị b ọc cứng lấy m ình đ ể đ ược sống nh ững gi ây phút s ảng khoái c ủa con ng ười đ ích thực, nh ư qua bài ca trù sau đây.

NHÒM VÀO

Trưa hè em đ ẽ l .., ra
S ợ em thức giấc đứng xa nh ồm
vào
Cha đời m ột n ăm thu ốc l ảo
Th ế gian hỏi có th ắng n ào kh ông
say.
oo

Khoái tai thử s ự!
N ợ m ất tiền m ả nh ìn rõ đầu đuôi,
Cho dù ai b ồn t ầu ngược xuôi,
Tiền tr ăm v ạn c ũng đ ẽ nuô i thử đ ỗ.
Phát ph ơ ch ồm l ồng kh ỉ kín h ờ.
C ật g ủ c ủa n ợ c ứ b ồn ch ôn
Trời đ ất ơi ! Thiê n hạ th ừa l ..
Sao n ở đ ẽ kh ách v ương tôn n ưng c ...
Ch ưa ch ồng ? - M ặc ! C ả ch ồng ?

— Thị c ũng mặc !
Xin đừng ai ch ơi ng ặt anh em
Muôn xem l ắng l ặng m ả xem.

CHÚ THÍCH : Khoái tai thử s ự: chuyện đ ó sao khoái thế. N ợ: ch ẳng (tiếng c ố). Ch ơi ng ặt: b ất b ị, l ảm kh ố d ẽ.

B ài n ày kh ông rõ xuất xứ, c ó l ẽ t ác giả l ảm kh ố t ử. Đ ộc giả c ó th ể đ ẽm so s ánh v ới bài «Thiếu n ữ ngủ ngày» c ủa Hồ Xuân Hương đ ể bi et c ái hay c ủa mỗi t h ể th ơ, nh ất l à c ái t âm trạng b ản khoa, r ạo r ực c ủa ng ười ch iêm ng ưỡng «s ợ em thức giấc... l ắng l ặng m ả xem» hoac:

Quân tử đ ể d ắng đ ể ch ẳng d ứt,
Đi thi c ũng d ở, ở kh ông xong.



Gia định, ngày 3-6-71
Kính gửi: Ông Kha trấn Ác,
báo Đời Saigon
Kính ông,
Tôi rất «m ẽ m ệt» v ề vấn đ ề «T ục



VƯƠNG ĐẠO

P.T.T KÝ : Nếu đ ắc c ử
nền v ương đ ạo s ẽ mở ra

O hay ch ứa, cái ng ài phó T ồng
Phát ng ôn g i như m ộng như mơ
Nhìn xem b ốn ph ía c ối b ờ
Thái bình thịnh trị b ây giờ r ất v ui
Nền v ương đ ạo đ ả «khui» t ừ trước
T ồng thống m ình h ết s ức anh minh

Này đây ba di em chương trình
C ả ba đều đ ẽ tận tình làm xong ! (1)
S ướng nh ư v ậy c òn mong g ì nữa
D ân vui mừng chan chứa niềm tin
Lâu lâu v ớ được cứu tinh
Khắp nơ i mới có hòa bình ấm no
Kh ông v ương đ ạo ai cho cụ Ph ố
B ốn n ăm liền v ờ v ồ ngồi chơi
B ốn n ăm v ương đ ạo sáng ngồi
B ốn n ăm cụ Ph ố ngồi xoi nước trà !
Nh ần nh ả v ậy, v ậy m ả ch ẳng thích
C ứ ng ứa m ồm châm chích l à sao ?
B ấy l âu m ọi giới đồng bào
Cuộc đời n ăm siết bao cảm tình
K ìa kinh tế phồn vinh r ất s ướng
Nền tự c ường c ó hướng «đi lên»
Đồng bào đ ả h ết kêu r ẽn
Hu ệ vi en trợ ta li en ch ối ph ảng
Giá sinh hoạt kh ông tăng kh ông nhich
Đồ r ẻ r ẽ, ba «chịch» m ớ rau
Kh ỏi cần v ương đ ạo t ìm đ âu
Đại chi ph ải đ ến ph ố R âu mới th anh ?

TÚ KẾU

(1) 3 di em tranh c ử c ủa T.T: xây dựng D ân chủ, ch ấm d ứt chiến tranh, cải tạo xã hội.

là loại th ơ tr uyền miệng l ời nói bay đ i, ký ứ l ốm b ốm n ោn c ó n hiều biến đổi, muôn t ìm v ề gốc nhưng bi et gốc đ âu m ả t ìm. Vì C ống Quỳnh c ó óc h ải h ước châm bi ếm n ោn nh ững th ơ thuộc loại n ày do người đời sau l ảm ra đ ẽm g ắn c ả ch ồng. Tuy c ó nh ập v ật C ống Quỳnh b ằng xương b ằng thịt nh ưng c ải ống Tr ạng nguyên tên Quỳnh l ại chỉ l à 1 nh ập v ật c ó óc trào phúng c ủa d ân gian dung l ẽn. Bởi th ể ta thường c ố câu: «N ỏi như Tr ạng».

Ch ỉnh ch ưng t ỏi c ũng nh ớ bài th ơ c ủa v ị giáo th ụ g ửi cho v ợ, t ương tr uyền l à do trạng Quỳnh s áng tác, bài n ày c ó hơi kh ác với bài ông nh ớ và bài trong sách ông n ếu. C òn t inh thần t ục v à trào phúng c ủa m ầy bài đ ó l à m ột, ch ứ nghĩa ch ỉ l à c ái v ỏ, c ái d áng v ề b è ngoai, t inh thần l à c ái nội dung ch ứa ả trong hay n ắp ở sau.

TRẢ LỜI

Thật ra c ó bài n ào đ úng bài n ào
sai đ ầu Đ úng hay sai l à do sự
nh ớ c ủa riêng m ỗi ng ười. Đây ch ỉ



ĐỜI SỐ 87

CHỦ ĐỀ :

Nếu một mai hòa bình ?

- Một triệu lính sẽ làm gì ?
- 200 ngàn gái đ ẽ sẽ làm gi ?
- 300 ngàn công nhân sở Mỹ sẽ làm gi ?
- Chúng ta sẽ làm gi đ ể sống ?

HÀ TÚC ĐẠO

NGƯỜI MỸ VÀ ĐƯỜNG GIÂY BUÔN LẬU MA TÚY Ở VIỆT NAM



Chính người Mỹ, trong đó có cả sự tiếp tay của một số nhân viên tình báo CIA đã đóng vai «chủ chốt» một trong những đường giây buôn lậu ma túy ở Việt Nam. Sự thối phong vụ máy dân biêu VN buôn lậu, việc lập hồ sơ buôn lậu của một số nhân viên cao cấp trong chính phủ VNCH gửi cho TT Tbiệu bắn báo cáo dày 600 trang, tố giác toàn thể nhân viên quan thuế ở TSN, đã thông đồng với bọn buôn lậu... Tất cả những việc làm đó đều chỉ là những màn dàn cảnh vĩ đại của một số giới chức Hoa Kỳ ở VN, nằm trong tổ chức buôn lậu ma túy, muốn đánh lạc hướng dư luận quần chúng Mỹ và cuộc điều tra của hai dân biêu HK vừa đến VN quan sát thảm cảnh choác, hit bạch phiến của các chủ GI.

Một viên chức VN xin dấu tên có thẩm quyền trong chiến dịch bài

trù ma túy ở VN đã dè dặt tiết lộ những chi tiết kẽ trên cho phái viên báo Đời trong một cuộc tiếp xúc gần đây. Viên chức nọ nhận xét thêm rằng: Thực ra tất cả những vụ buôn lậu ma túy của người Mỹ, thường là quân đội, đều không lọt qua được cặp mắt quan sát của cơ quan Cảnh sát Quốc tế VN và các nhân viên quan thuế. Tuy nhiên, vì lý do ngoại giao hay vì thế kẹt nào đó, chính phủ ta đã chống cự. Nhưng không ngờ vi sự im lặng mà chính phủ đã phải lãnh đủ bản cáo trạng mà người Mỹ vừa cho ta, là đã dể dải và dung túng cho bọn buôn lận ma túy hoành hành ở VN.

Cấp tướng Mỹ cũng buôn ma túy?

Viên chức kẽ trên đã nêu ra với phái viên báo Đời vài cụ thể chứng

tỏ rằng người Mỹ buôn lậu ma túy ở VN cũng nhiều kẽ không xiết. Ông nhấn mạnh. Trong khi buôn lậu ma túy ở Việt Nam, Sự thối phong vụ máy dân biêu VN buôn lậu, việc lập hồ sơ buôn lậu của một số nhân viên cao cấp trong chính phủ VNCH gửi cho TT Tbiệu bắn báo cáo dày 600 trang, tố giác toàn thể nhân viên quan thuế ở TSN, đã thông đồng với bọn buôn lậu... Tất cả những việc làm đó đều chỉ là những màn dàn cảnh vĩ đại của một số giới chức Hoa Kỳ ở VN, nằm trong tổ chức buôn lậu ma túy, muốn đánh lạc hướng dư luận quần chúng Mỹ và cuộc điều tra của hai dân biêu HK vừa đến VN quan sát thảm cảnh choác, hit bạch phiến của các chủ GI.

nhân đã khiến 15% binh sĩ trên tàu (khoảng 500 người) hiện đang lâm cảnh nghiền ma túy.

Một thí dụ khác, cụ thể hơn, vì đã thành án tích là một thiếu tá không quân HK vào đầu năm 1970 đã bị cơ quan an ninh của ta chặn bắt ở phi trường TSN, trong khi lái phi cơ từ Thái Lan sang VN. Khám phi cơ người ta đã bắt được 180 kí lô á phiện và 100 kí lô mooc phin. Sau đó, mặc dù viên thiếu tá đã tự nhận mình là chủ sở hữu phiện trên và im lặng lãnh 18 năm tù ở (tòa án Mỹ xử). Nhưng theo sự hiểu biết của những người có nhiệm vụ bài trừ ma túy, thì viên thiếu tá này chỉ là một thứ «chủ chốt». Còn «chủ chốt», hình như chính là một ông tướng tên R đóng tại Long Bình, cơ sở quân sự Hoa Kỳ không rõ ở VN.

Mới đây nhất, một vụ buôn lậu thuốc ảo giác LSD do chính 2 người Mỹ xuất thân là cựu quân nhân đem vào VN cũng đã bị khám phá ở Bar Tây Thi trên đường Cộng Lý nối dài. Cơ quan an ninh hỏa hợp Việt Mỹ đã tịch thu được 3500 viên LSD, trước khi đương sự tinh đem thủ tiêu để phi tang. Đây là vụ án buôn lậu độc được LSD lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử ma túy ở VN bị phát giác.

Theo lời viên chức ở trong ban

bản bài trừ ma túy ta hấy còn rất nhiều vụ buôn lậu khác do người Mỹ tổ chức (nếu kẽ ra hết chắc phải dày hơn bản báo cáo 600 trang mà một số cổ văn quan thuế Hoa Kỳ ở TSN vừa mới gửi cho chính phủ VNCH). Nhưng viên chức nọ cho rằng bấy nhiêu thí dụ vừa kẽ cũng tạm đủ chứng minh nụ ghiền ma túy của binh sĩ HK ở VN, đang làm điên đầu chính phủ Nixon ở Hoa Thịnh Đốn, thực ra không hẳn lỗi ở chính phủ VNCH gây ra. Người Mỹ, mặc dù vừa giàn tiếp ép ta nhìn nhận mọi trách nhiệm, nhưng chính họ cũng là 1 trong những thủ phạm quan trọng. Đây là một điều hiện là giới hữu trách VN rất phiền muộn.

Báo Mỹ đã buộc tội

Cách đây không lâu, nhiều tờ báo Mỹ cũng đã chú ý rất nhiều tới những hành vi buôn lậu ma túy của CIA ở VN. Tạp chí Rampart,

sau khi cho công bố một bản nghiên cứu về làn sóng buôn lậu ma túy tại Đông Dương, đã tố cáo CIA và các bộ phận chi nhánh của cơ quan này đã giúp gia tăng mảnh liệt nguồn cung cấp chất bạch phiến và á phiện cho vùng Đông Dương, để rồi từ đó chuyền đến mọi nơi trên thế giới. Lời tố cáo này đã được Thượng viên Mỹ chú ý và một nghị sĩ thuộc phe bò câu là Mc Govern đã gửi thư chất vấn giám đốc CIA.

Một nữ ký giả của nhật báo Long Island cũng đã viết một bài tố cáo CIA về cái gọi là «sự bảo trợ và tiếp tay cho tổ chức buôn lậu ma túy ở Đông Nam Á». Nữ ký giả này đã trích dẫn một bài báo phát xuất từ Hương Cảng thuật lại rằng có một số người Tầu quả quyết chính mắt họ đã được chứng kiến những hành thuốc phiện càn mời nguyên chất vào kho ở Long Cheng trước những con mắt kiểm soát của các nhân viên tình báo Mỹ. Theo một chuyên viên nghiên cứu về nạn buôn lậu ma túy ở Mỹ là Alan Ginsberg thì Long Cheng chính là nơi tập trung của tất cả các đường giây sản xuất chất thuốc phiện, từ bắc Miền Điện đến vùng Đông bắc Thái Lan và Ai Lao, để rồi chuyền lần lần sang VN và Vọng Các. Từ hai nơi này ma túy sẽ di một vòng chu du vòng quanh thế giới trước khi lọt vào tay Hoaky, đến tay người tiêu thụ.

Trong phúc trình của DB R.H. Steele và M. Murphy vừa qua VN, hai ông này xác nhận đã có một số lượng bạch phiến được đưa vào VN bằng phi cơ của hãng hàng không Air America. Đây là một hệ thống chuyên chở dành riêng cho những công tác đặc biệt của cơ quan tình báo Mỹ CIA.

Ai cũng biết rùng rợn ở VN rộng bao la bất ngát nên việc một chiếc phi cơ nhỏ kẽ hàng chữ Air America từ Lào hay từ Thái thả dù thuốc phiện xuống cho nhận người ở dưới, nếu không được mật báo thì sức mây mà chính quyền VN phát giác nổi. Đó là chưa kể nhiều phi trường dành riêng cho người Mỹ mà quan thuế VN không có quyền xó rờ tới. Từ mấy năm nay, hình như CIA và nhiều tổ chức buôn lậu khác đã lợi dụng yếu điểm này để mang ma túy vào lãnh thổ VN. Chỉ

có trời mới biết họ đã mang thuốc phiện vào hằng ngõ này bao nhiêu lần. Tất cả những ngõ xâm nhập chính thức khác như qua phi trường TSN thực ra số lượng mà túy lọt qua khỏi hàng rào quan thuế chưa bằng một nửa lượng ma túy đã thả xuống VN bằng những phi cơ «ma».

Có bàn tay của Trung Cộng hay Hà Nội nhúng vào vụ buôn lậu ma túy ở Việt Nam chăng? Thắc mắc này được dư luận báo chí trong nước và ngoài nước rất quan tâm nhưng lạ lùng thay, cả hai nhà cầm quyền Mỹ Việt đều xác nhận chưa có dấu hiệu nào để có thể kết luận rằng Trung Cộng và Hà Nội đã nhúng tay vào việc tung ma túy để đầu độc quân đội đồng minh và VN. Sự phủ nhận này đã khiến một số người nêu ra giả thuyết chắc tung tích thủ phạm buôn lậu cả hai nhà cầm quyền VN và Mỹ đều đã biết rõ. Phía Mỹ thì đang khẳng định cho rằng chính một số nhân viên cao cấp trong chính phủ VNCH (cũng như trong chính phủ Hoàng Gia Lào và Thái Lan) đã nhúng tay vào vụ buôn lậu. Còn phía VNCH, mặc dù biết rõ một số nhân viên Mỹ phục vụ tại đây cũng đã cầm đầu nhưng hệ thống buôn lậu rất lớn nhưng khô nỗi, há miệng lại mắc quai. Một phần thi tại trước đó chính phủ đã làm ngơ không truy nã gắt, phần khác thi rất có thể một số nhân viên cao cấp trong chính phủ cũng đã thông đồng với người Mỹ để buôn lậu.

Bởi đã biết rõ tay nhau nên cả hai nhà cầm quyền Mỹ Việt đều không thèm lưu ý tới giả thuyết Cộng Sản đã nhúng tay vào việc buôn lậu làm gì cho met xác.

Thảm cảnh đạo quân ghiền

Trong khi cả 2 bên Mỹ Việt đều ngầm đầy lỗi cho nhau (trường hợp quan thuế VN và cổ văn Mỹ ở TSN chẳng hạn) thì tình trạng nghiện ngập của lính Mỹ có VN đã được báo động là đang ở mức độ thảm. Theo bộ tư lệnh quân đội HK ở VN thì hiện nay có khoảng chừng 15 phần 100 lính Mỹ đang ghiền Bạch phiến. Cổ văn TT Mỹ là Robert Finch cũng vừa tuyên bố hàng năm Mỹ đã phải cho giải ngũ khoảng 20.000 binh sĩ chiến đấu ở VN về

nước vì mắc bệnh ghiền. Muốn biết nạn ghiền ma túy già táng khùng khiếp tới mức nào ta hãy nhìn vào bảng thống kê của Bộ tư lệnh quân đội Mỹ đưa ra. Theo đó trong năm 1965 không có một vụ bắt bớ ma túy nào ở VN nhưng tới năm 70, tổng kết các vụ phạm pháp về iành vực ma túy trong năm lên tới 11.000 vụ đã làm giới chức quân sự HK muốn điên đầu.

Theo tuần báo Newsweek thì sở dĩ lính Mỹ ở VN đã ghiền nhiều đến thế là vì thoạt đầu họ tưởng lầm chất bạch phiến này vô hại nếu hút vài 3 lần rồi thôi, không ngờ bạch phiến ở VN toàn thử nguyên chất rất dễ ghiền khác hẳn ở Mỹ. 1 lý do khác là bạch phiến ở VN xuất hiện nhiều quá, lại bán với giá rất rẻ. Dân biểu Steele đã tiết lộ trong bản phúc trình có lần ông đi dạo phố ở Saigon, trong 20 phút có tới 9 người đã tới giao ông mua bạch phiến? Lý do cuối cùng là do tâm trạng chán nản mệt mỏi vì chiến tranh của hơn 200 nghìn lính Mỹ hiện còn đang ở VN chờ ngày về nước. Trong thời gian nhàn rỗi ở đây vì không phải chiến đấu nữa nhiều người đã giải khuây bằng cách hút bạch phiến.

Khi người Mỹ hốt hoảng

Bởi lẽ số lính Mỹ ghiền ma túy càng ngày càng tràn ngập nên chính phủ Hoa Thịnh Đốn và Tòa Đại sứ HK ở VN hiện nay đang ở trong tình trạng hốt hoảng. Sự hốt hoảng này đã biếu lộ rõ nhất khi DS Mỹ bắt chấp cả phép lịch sự của một nhà ngoại giao đang trú ngũ trên đất Việt, đã mạnh dạn gửi giác thư tới cảnh cáo (chữ của phái viên đài BBC) chính phủ VNCH nếu không bài trừ hết nạn ma túy thì Mỹ sẽ cùp viện trợ! Người ta cho rằng chính những sự thúc đẩy của người Mỹ đã khiến Tổng thống Thiệu phải dàm mạnh chiến dịch bài trừ ma túy lên đến cao điểm tột cùng. Chỉ trong một buổi sáng, hàng trăm nhân viên quan thuế ở TSN đã bị thay thế cái rụp bằng người của Thủ Tống thống. Thủ Giám Đốc Quan thuế cũng bị huyền chức vì tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn ma túy lan tràn.

Một mặt làm áp lực buộc chính phủ VNCH phải phóng tay đầy

mạnh việc bài trừ ma túy, mặt khác người Mỹ cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách để chặn đứng thảm trạng này. Quân đội Mỹ đã thiết lập tới 15 phòng chữa bệnh ghiền ở VN và khuyến khích lính Mỹ nên tới đó xin điều điều trị. Mọi tội trạng về ma túy đều được ân xá hết. Chính phủ Mỹ cũng nghĩ tới việc gửi quân khuyển sang VN để tiếp tay trong việc khám phá ma túy và phát giác binh sĩ mắc bệnh ghiền. Loại quân khuyển sắp gửi sang là một loại cực kỳ thính mũi. Chỉ cần cầm trên tay một chút nhả phiến mà quên không rửa sạch, chủ quản khuyển cũng đánh hơi thấy liền. Mới đây Ngũ Giác Đài cũng đang nghiên cứu việc thử nước tiêu cho toàn thể binh sĩ Mỹ đồn trú ở VN để xem ai đang ghiền. Tích cực hơn cả là việc Bộ Tư Lệnh Mỹ ở Saigon đã cấm mọi quân nhân Mỹ leo hánh tới các tiệm thuốc tây vì ngại những chú GI này đòi bạch phiến quá nên phải tìm mua những loại thuốc có chất ma túy.



Trận chiến thứ hai ở VN

Sự hốt hoảng của người Mỹ kề ra thật hợp lý. Với «đạo quân ghiền» đang đảo ở VN, dù người Mỹ có chiến thắng được CS chặng nữa, thì họ cũng sẽ còn phải đương đầu với một cuộc chiến khác, gian khổ hơn nhiều. Đó là một cuộc chiến kéo dài từ VN về tới đất Mỹ với đầy dẫy tội ác, ăn trộm, cướp của, giết người do «đạo binh ghiền» thiếu tiền mua thuốc gây ra. Ở VN có thể một lính Mỹ chỉ phải chi 8 đồng mỗi ngày để làm dịu bớt cơn ghiền. Nhưng ở Mỹ số tiền này phải lên tới ít nhất là 40 đồng. Làm sao kiểm nổi số tiền này nếu không ăn cướp, ăn trộm hoặc lại tiếp tục buôn lậu ma túy? Đây chính là lý do khiến nhiều quân nhân Mỹ giải ngũ rồi nhưng lại thích xin qua VN chiến đấu nữa để có thể kiếm bạch phiến, hit hoặc chich để dàngh hơn,

Nếu thảm trạng ma túy còn tiếp tục kéo dài vài năm nữa với giai đoạn hiện thời nâng số lính Mỹ ghiền lên tới chừng trăm ngàn người thì chắc chắn đạo quân này sẽ công gay làm đảo lộn cả nước Mỹ. Theo các nhà phân tâm học thì đã có tới 80 phần 100 lính Mỹ chiến đấu ở VN về nước mắc phải bệnh thần kinh, khát máu người. Do đó để thắng được trận chiến ma túy này quả thực người Mỹ sẽ còn phải thất điên bát đảo hơn việc chiến thắng VC rất nhiều.

Kinh nghiệm ở VN đã cho thấy sở dĩ nạn tham nhũng không thể nào tận diệt được chỉ vì chính những người hờ hào bối trát tham nhũng lại tham nhũng hơn ai hết. Trường hợp ma túy cũng vậy. Trong khi chính phủ Mỹ đang làm hết cách để thúc đẩy chính phủ ta diệt trừ nạn buôn lậu ma túy chính một số giới chức cao cấp của họ ở VN lại nhũng vào việc buôn lậu (vụ một sĩ quan Mỹ là chủ chốt trong việc mang hàng trăm kí thuốc phiện và mooc phin vào Long Bình bị phát giác năm ngoái chẳng hạn). Bởi thế rất nhiều người hiện nay đã tỏ ra bi quan cho rằng nạn ghiền ma túy trong quân đội Mỹ và nạn tham nhũng ở VN rồi đây cũng sẽ đi chung một con đường. Nếu nạn tham nhũng ngày nào đó có thể làm ông Thiệu phiền muộn rồi khỏi ghế TT thì người ta cũng nghĩ rằng nạn buôn lậu ma túy khiến những người lính Mỹ ở VN và dân Mỹ ở Hiệp chủng Quốc càng ngày càng lâm vào cảnh ghiền, nếu không có cách nào ngăn chặn rất có thể cũng làm TT Nixon đành phải ngậm ngùi từ giã Tòa Bạch Cung. Hiện nay trước chiến dịch bài trừ đang dâng cao mọi tay chủ chốt các đường dây buôn lậu ma túy đều án binh bất động. Tất cả những vụ phát giác ma túy và báo chí đã loan tin thực ra chỉ là những vụ «ép riu». Viễn cảnh trong ủy ban bài trừ ma túy ở VN đã nói thế và than thở: các tay chủ chốt buôn lậu giờ đã xây «bê tông cốt sắt» quanh mình rồi. Họ đang rút vào bóng tối và nếu có hoạt động thì ngõ xâm nhập ma túy sẽ không còn giống như ngõ vào quá khứ nữa.

Dòng đời

BẢO ĐẠI... HỒI LOAN!

Cách đây 3 năm, 4 phái đoàn của hai phe rủ nhau đến Ba Lê để tìm một giải pháp cho vấn đề Việt Nam, nhưng những nhà thuyết khách Quốc, Cộng vẫn chỉ như những con gà què lẩn quẩn trong một giới hạn chật hẹp, tú túng của chiếc cối xay truyền thống. Trong khi đó, từ quần chúng đã bơ phờ vì cuộc chiến bỗng bần tán về một giải pháp, được truyền miệng là «giải pháp Bảo Đại».

Nhưng ngoài mấy chữ trống trơn đó, không I ai mô tả chi tiết hay ít ra lược đồ chính của giải pháp này ra sao. Đây chính là thời gian của những tin đồn về hoạt động của nhóm «bảo hoàng» có địa bàn hoạt động là đất Thần Kish. Nhóm này mong muốn khuấy động trong dân gian một tình cảm tiêu cực hoài Nguyễn, tương tự như một phong trào hoài Lê thuở trước. Nhưng hoàn cảnh xã hội bây giờ đã đổi đổi, cuộc sống lại phồn tạp, chật vật. Cho nên công cuộc vận động của nhóm Bảo hoàng miền Trung mau rơi vào quên lãng. Bằng đi từ đó, không còn ai nhắc đến hoạt động của nhóm bảo hoàng.

Trong khoảng từ một tháng trở lại đây, câu chuyện đã cũ đó bỗng nhiên được hâm nóng lại. Dư luận lại được dịp bàn tán về giải pháp Bảo Đại. Các chính khách cũng lấy đó làm đề tài trao đổi trong lúc trà dư tửu hậu. Các tin tức về ông vua cuối cùng đài Nguyễn dồn dập đăng tải trên các báo, từ đại hội Nguyễn Phước tộc, hậu thân của Tôn Nhơn Phủ gồm tất cả bà con của hoàng gia đến những hoạt động rộng rãnh của «triều đình» lưu lạc bên T y, nhất là các cuộc tiếp xúc đều đặn của các nhân vật HK rất am tường về vấn đề Việt Nam như Lansdale, Phó DS Habib với đám quan thần của Đức (cựu) Quốc Trưởng. Thêm vào dư luận sôi nổi đó là lá thư của Bảo Đại gửi cho «bà con cô bác» Nguyễn Phước tộc, trong lời lẽ thăm hỏi thường như gửi gắm một niềm tin sự u hoài trước tờ quốc diệu linh. Cuối thư là bài thơ song thất lục bát nhác khéo đến công ơn thống nhất sơn hà, và mở rộng bờ cõi của các vị vua nhà Nguyễn. Tuy Tòa Đại sứ HK cải chính là trong sấp bài VN còn dấu kín sẽ không có lá bài Bảo Đại, nhưng dư luận chính giới vẫn không ngót chia làm hai phe rõ rệt, một phe coi giải pháp Bảo Đại là có thật, còn một phe nhất định coi lá bài Bảo

Đại chỉ nhằm thăm dò dư luận, nói chơi cho vui chứ làm gì có thật!

Trong loạt bài «Bảo Đại và đám lưu vong muu toan cứu nước? » đăng trên nhật báo HB, đồng nghiệp TH đã thuật lại một câu chuyện rất đáng lưu ý, đại ý: Cách đây ít lâu, ông Phạm Văn Binh, nguyên thủ hiến Bắc Việt, một nhân vật được coi là rất thân cận với cựu hoàng Bảo Đại sau một thời gian khá dài bôn ba nơi đất khách quê người hằng nhe i trù vè cố hương. Ông Binh cộng tác với tuần báo Dời viết một loại hồi ký lịch sử thuật lại giai đoạn Bảo Đại còn là đức Quốc Trưởng. Chu Tử liền viết trong mục «Nói chuyện với Đầu Gối» loan tin Bảo Đại vừa về tới Saigon và có đánh xì phé với Chu Tử. Tình cách hờ, thực cửa mục Nói chuyện với đầu gối cũng như mục Ao Thà Vịt trên báo Sông trước đây không ai biết đâu mà mò, phía hay thực chỉ tác giả «một mình minh biết một mình minh hay» mà thôi. Không ngờ một chính khách đương thời giữ một nhiệm vụ giống như một «tổng trưởng sans porte-feuille» một hôm ăn mặc rất chỉnh tề, trịnh trọng tìm đến tận nhà ông Phạm Văn Binh gõ cửa xin bộ khăn đeo kim thượng. Ông Binh lắc đầu nguầy nguậy, cái chính thế nào, ông chính khứa cũng nhất định không tin. Ông «sans porte-feuille» có kinh nghiệm chính quyền thám thí «cãi chính là có thật» nên cứ nài nỉ hoài, nhưng ông Binh cứ ngay tình mà đính chính. Sau cùng ông chính khứa đành ra về, trong lòng có vẻ hận ông Binh giữ độc quyền đức Quốc Trưởng và thăm ghen với Chu Tử có số đỏ được đánh xì phé với hoàng thượng. Câu chuyện ngoài tính chất khôi hài, tố cáo một loại chính khứa thời cơ, đón gió tuy làm đến chừng «sans porte-feuille» mà vẫn mơ tưởng đến một tương lai có vua có quan dù đó chỉ là một «ảo ảnh» của cuộc đời! cõi đáng lưu ý ở chỗ một nhân vật V.I.P. theo suy luận thông thường vẫn có đầy đủ các dữ kiện tin tức, tại sao vẫn cẩn thận?

Tuần qua, Độc Thủ có ra Cáp tăm biển, tình cờ gặp một sĩ quan vào hàng tá, có vợ vố là thích thuộc với tên nhân phu: Vị sĩ quan kể cho Độc Thủ nghe đức Tử Cung (mẹ Bảo Đại) có lần muốn di Tây nhưng Bảo Đại gửi thư về cản ngăn nói rằng «Mẹ di con còn dịp nào về nước nữa?»

Nhiều khi chuyện chính trị có khác gì tiêu thuyết, cũng có nhiều điều giả tưởng, huyền hoặc. «Giải pháp Bảo Đại» có thuộc loại chuyện giả tưởng hay không? Độc Thủ nghĩ vơ vắn mãi vẫn chưa ra. Nhưng câu trả lời sẽ chỉ gọn vào ba từ ngữ: hồi loan, hồi hương hay tiếp tục lưu vong...

Muốn phòng ngừa ma túy phải biết rõ về nó



A, B, C, MA TÚY

CÀN SA HAY MARIHUANA LÀ GÌ ?

Càn sa hay Marihuana là chất ma túy làm bằng hoa và lá của cây Cannabis sativa, một loại cây mọc nhiều ở Mĩ Tây Cực, Phi Châu, Áo Độ, miền Trung Đông, và Hoa Kỳ nữa.

Đề chỉ thuốc càn sa, dân Mỹ dùng tiếng lóng, như : «pot», «tea» (trà) «grass»(cỏ), «weed» và «Mary Jane».

Hoa và lá cây càn sa được đem phơi khô và cắt nhỏ, thường dùng để quấn thành những điếu như thuốc lá hay nhồi vào ống vò mà hút, hoặc trộn vào thức ăn. Loại thuốc lá càn sa này có tên là «Reefers», «Joints» và «sticks». Khói thuốc càn sa không gắt và hơi ngọt như mùi cỏ khô hay mùi dày thường cháy, rất dễ nhận ra.

Càn sa say nhiều hay ít tùy từng nơi đất trồng cách phơi và cách chất chứa trong kho. Càn sa ở Hoa Kỳ không mạnh bằng loại mọc ở Áo, Phi Châu và Trung Đông.

Càn sa dùng để làm gì ?

Đây là một dược phẩm thảo mộc ít được biết đến nhất, dù người ta đã dùng nó gần 5000 năm trước. Theo phác trình của Liên Hiệp Quốc, dân Áo Châu và Phi Châu thường dùng càn sa — ở Trung

Hoa thời xưa, họ dùng càn sa để làm dược liệu khi mổ xế, và dân Áo Độ cũng đã dùng càn sa làm thuốc chữa bệnh. Ngày nay, người ta chỉ dùng càn sa để say sưa, trong y học không còn dùng nó làm gì nữa.

Hầu như các xứ văn minh trên thế giới đều có luật cấm dùng và chuyên chở càn sa. Ngay cả các nước mà họ dùng càn sa như dược phẩm hay trong các cuộc tế lễ cũng vậy.

Tác dụng của càn sa

Càn sa hút vào, ngấm vò máu rất nhanh, và có tác dụng ngay lập tức não cùng hệ thần kinh của người hút, làm thay đổi trạng thái tinh thần và tư tưởng của họ. Nhưng y học ngày nay chưa biết càn sa «hoạt động» ra sao trong cơ thể con người: không biết nó theo đường nào lên óc, và vì sao nó gây ảnh hưởng lên ý nghĩ của người ta. Một số nhà khoa học cho rằng càn sa được tập trung vào túi mật — càn sa được xếp vào loại thuốc say (hallucinogenes).

Cho tới năm 1909, chưa có ai khảo cứu về tác dụng của càn sa trong một trường hợp dùng nó lâu năm. Các tác dụng vật lý hiện nhiên gồm có: tim đập nhanh, nhiệt độ thân thể hạ thấp, và đôi mắt đỏ ngầu. Càn sa cũng nâng cao tỷ lệ đường trong máu, làm cho ăn ngon miệng và làm mất nước của thân thể. Người dùng càn sa có thể nói huyễn

thuyền, làm ồn ào, đi lảo đảo hay mơ màng nữa thực mèo ngủ. Các cử động của họ hầu như khó mà hòa hợp đc với nhau,

Thường sau 15 phút, người hút cần sa bắt đầu say thuốc — và cơn say có thể kéo dài từ 2 tới 4 giờ đồng hồ. Những người hút cần sa có thể không bị thay đổi tính tình gì cả. Họ có thể bị xáo trộn các ý niệm về không gian và thời gian. Một phút lâu như dài một giờ, và nơi gần hóa thành xa.

Cần sa ảnh hưởng trên lý luận ra sao ?

Một người hút cần sa khó mà quyết định được chuyện gì và luôn luôn cảm thấy bị nhiều thúc đẩy bởi đối với mọi lời yêu cầu của người khác.

Càn sa có một tác dụng làm đảo lộn tất cả những phản xạ thường ngày. Vì vậy, khi say thuốc mà lái xe sẽ rất nguy hiểm.

Càn sa có ghiền không ?

Càn sa không như các loại nha phiến, nó không làm cho người hút bị ghiền hay «quen thuốc». Khi càn sa, người ta không bị thuốc «hành» gì cả. Một số các khoa học gia cho rằng Càn sa chỉ gây ra thói quen tâm lý cho những ai dùng nó thường xuyên mà thôi. Công cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của cần sa còn đang đc thực hiện.

Từ cần sa đến nha phiến ?

Năm 1967, một cơ quan nghiên cứu những người nghiện nha phiến cho biết hơn 80% trong số họ đã dùng cần sa trước khi dùng nha phiến. Ngược lại, trong số những người dùng cần sa, cũng có một số ít vào con đường nha phiến.

Người ta chưa biết có mối giây liên lạc nào giữa cần sa và nha phiến hay chang, nhưng cho rằng một người dùng một loại ma túy này rồi, thường muốn thử sang loại khác. Lý do đơn giản là vì họ đã quen biết với các «độ cung cấp thuốc», và những người bạn đồng cảnh đồng tình sẽ rủ rê họ.

CÁC CHẤT NHA PHIẾN

Nha phiến là danh từ chung cho các chất làm dược liệu đau chế ra từ cây thuốc phiến, như chất Opium, Heroin (bạch phiến) và paregorique, codéine. Ngoài ra còn có các loại nha phiến nhân tạo, chế bằng các phương pháp hóa học mía như (Dopamine, Demerol v.v..) Các chất cocaine và cần sa, tho lý thuyết cũng là ma túy cùng loại với các chất nha phiến, nhưng trên phương diện hóa học thì không.

Nghiên nha phiến là gì ?

Khi một người bắt đầu nghiên nha phiến tức là có thể họ đòi hỏi không ngừng những lượng thuốc mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Lý do vì cơ thể đã quen với thuốc nên muốn đi mây về gió như hôm trước, nay phải dùng nhiều thuốc hơn lên, người nghiện nha phiến sẽ bị òm đau khi ngưng dùng thuốc. Anh ta đờ mờ hối ran rẩy, ớn lạnh, đi tiểu

chảy nôn mửa và đau bụng khủng khiếp, chấn tay thì co giật. Các loại thuốc chữa mới phát minh vài năm nay có thể chữa được các biến chứng của sự cai thuốc này.

Khi dùng nha phiến, người ta còn bị nghiền về phương diện tâm lý nữa. Thí dụ như người nghiền thường coi thuốc là một phương tiện tránh cuộc đời. Trong thực tế, thì một liều thuốc nha phiến mạnh có thể dứt luôn cuộc đời của con người !

Bạch phiến tác dụng ra sao ?

Bạch phiến (Heroin) làm giảm bớt sự căng thẳng tinh thần, hết sợ hãi và lo lắng. Cảnh giác «bay bổng» cơ thể sau một thời gian bất động, mờ màng. Bạch phiến làm cho người ta quen thực tế người ghiền thuốc thường tuyễn bố. Bạch phiến «lấy lui phiền não ra khỏi trí óc tội, và làm cho tội tự tin hơn». Loại thuốc này tác dụng lên khứ não bộ làm giảm bớt sự doi khát và dục tình. Vì người ghiền ít khi đói, nên thường bị thiếu chất bô dưỡng cơ thể gầy mòn dần.

Sau khi ngưng thuốc 18 giờ đồng hồ, thuốc bắt đầu «hành» kẻ ghiền.

Đời sống của dân ghiền ra sao ?

Nhiều người ghiền nha phiến xác nhận rằng, một khi đã mắc vào trong, thì mục đích chính trong đời sống của họ chỉ còn là làm sao có thuốc dùng liên tục mà thôi. Mục đích này khiến cho họ bỏ dở cả học hành hay công việc làm ăn. Sức khỏe yếu kém. Dân ghiền khi thiếu thuốc cũng ốm, lúc dư thuốc cũng đau. Thống kê chứng tỏ đời sống của dân ghiền bị rút ngắn rất nhiều. Họ luôn luôn gầy弱 cho gia đình, và nhất là sống khô sở vì luôn luôn phải lẩn trốn pháp luật.

Nha phiến có dẫn tới tội ác ?

Nghiện nha phiến khiến người ta phải tiêu tiền rất nhiều vào việc mua thuốc. Bên Mỹ, một dân nghiện phải chi từ 75 tới 100 đô la mỗi ngày để mua bạch phiến.

Do đó, nha phiến không đưa thẳng tới tội phạm nhưng nhu cầu tiền bạc quá lớn khiến cho dân ghiền rất dễ phạm tội ác.

Ý giới nghĩ gì về bệnh nghiện ?

Y học liệt người nghiện vào một loại bệnh nhân cần chữa cháy để hết nghiện, mà khỏi bị thuốc hành và sau khi hết nghiện, không trở lại với nha phiến nữa giải đoạn chữa trị khó khăn nhất cho 1 bệnh nhân nghiện, là khi họ ra khỏi nhà thương. Y sĩ khó lòng mà giữ cho họ không trở lại với nha phiến, vì rất nhiều lý do. Họ thường không đủ sức bắt đầu một cuộc đời mới, hay vui với những thú vui bình thường. Vì vậy, ở Hoa Kỳ, sau khi người nghiện ra khỏi nhà thương, mà trót dùng lại thuốc, họ thường trả lại ngay để tiếp tục chữa bệnh.

THUỐC KÍCH THÍCH

Loại thuốc Amphetamines, có giá trị trong y giới từ năm 1930, là những thuốc kích thích hệ thần kinh, nhất là chống lại sự mệt mỏi và buồn ngủ. Đối với nó còn được dùng để giảm sự ăn ngon, trong những chương trình làm gầy bớt nữa. Các loại thông dụng là Benzedrine, Dexedrine, Methedrine, Maxiton v.v...

Thuốc kích thích tác dụng ra sao?

Dùng đúng lượng cần thiết, các thuốc này chống lại mệt mỏi, làm cho người ta tỉnh táo, tự tin và dễ chịu.

Uống quá độ, người ta sẽ bị bức rứt, nóng nảy, nói lùi lùi và thần kinh căng thẳng, hầu như không điều khiển được tư tưởng nữa.

Trên phương diện vật lý, thuốc kích thích làm tăng nhịp tim đập, tăng áp suất máu, làm cho tròng con người nở lớn, miệng khô, đồ mồ hôi nhức đầu, tiêu chảy và không muốn ăn nữa.

Các khoa học gia tìm thấy rằng các chất kích thích này làm cho chất norépinephrine (thường tích tụ ở đầu giày thần kinh) đi lên tụ lại ở các khu não bộ.

Thuốc kích thích dùng trong y học ra sao?

Các loại Amphetamines trước hết được dùng để trị lạnh, ngày nay dùng để chống bệnh ngủ quá đờ và bệnh mập phì hay suy nhược thần kinh. Loại thuốc này cũng dùng trong những trường hợp cần cù ăn, hay cho các phi công, phi hành gia khi họ được trao phó cho một nhiệm vụ nguy hiểm và lâu dài nữa. Tuy vậy, bất cứ trường hợp nào, các loại thuốc kích thích này cũng cần được bác sĩ cho toa, vì các phản ứng phụ của thuốc rất bất ngờ.

Thuốc kích thích nguy hiểm ra sao?

Tuy không làm ta nghiện, nhưng các loại thuốc Amphetamines cũng có thể làm cho bệnh nhân quen thuốc: mỗi ngày phải uống một lượng lớn hơn mới có kết quả như cũ.

BÚT THÉP TRÊN BẢO ĐỜI VÀ BÚT THÉP TRÊN BẢO NƯỚC TÔI

Để tránh những hiệu lầm có thể xảy ra, xác nhận bút hiệu Bút Thép do tôi ký dưới các bài đăng trên ĐỜI, TIN VỊT không liên hệ gì với ông Bút Thép nào đã phụ trách mục Tràm Qui Đại Hội của báo NƯỚC TÔI.

UYỄN THAO

Loại thuốc kích thích làm cho người ta ~~tưởng~~ rằng có sức mạnh vô địch, làm những công việc ~~quá~~ sức mình. Dùng quá lượng thông thường, người ta sẽ bị rối loạn thần kinh một thời gian ngắn, sau và mất hết tinh tưởng. Đang uống nhiều mà ~~ngưng~~ thuốc, người ta có thể vi suy nhược thần kinh tự tử.

THUỐC AN THẦN

Các loại an thần hiện đang khẩn hiếm trên thị trường Âu được VN là Binoctal, Immenotat, Ansional vân, vân... Đây là vài ba nhãn hiệu quen thuộc của một danh sách dài các loại thuốc làm tinh thần đỡ mệt mỏi. Trong các loại này, chất barbituriques là những chất ~~nội~~ danh hon hết.

Tác dụng y học của thuốc an thần?

Bác sĩ thường kê toa cho thuốc an thần khi bệnh nhân bị áp huyết cao, động kinh, hay mất ngủ, hoặc chữa các bệnh về thần kinh, cho bệnh nhân an tâm trước và trong khi giải phẫu.

Một lượng thuốc trung bình giúp cho bệnh nhân giảm được các hoạt động của giây thần kinh, bắp thịt, và tim đập chậm lại, áp huyết máu thấp xuống.

Nếu uống quá liều, thuốc an thần làm cho bệnh nhân say như say rượu: rối trí, nói không rõ, lảo đảo. Khả năng suy nghĩ, tập trung tư tưởng và kiểm soát tinh cảm xuống thấp, người dùng thuốc trùm bớt rứt, giận dỗi, ham dành nhau và sau cùng thì ngủ vùi.

Thuốc an thần có nguy hiểm?

Đây là loại thuốc khiến người ta gây tai nạn xe hơi thường xuyên, vì người dùng thuốc nhìn không rõ và phản ứng rất chậm. Thuốc an thần còn làm tăng hiệu quả của rượu đối với các lưu lính nữa. Ở Mỹ, thuốc an thần gây ra nhiều vụ tự tử hay chết vì uống lầm quá lượng thường xuyên.

Thuốc an thần có nghiện không? Câu trả lời là Có...

Nhiều khoa học gia cho rằng, nghiện thuốc barbituriques còn khó chữa hơn nghiện nha phiến.

Người nghiện barbituriques khi ngưng dùng thuốc sẽ bị lèn kinh, nôn mửa, mê sảng và có thể chết liền tức khắc. Muốn cai thuốc, họ phải vào nhà thương vài tuần lễ và giảm lượng thuốc từ từ.

LSD

Đây là một sản phẩm hóa học nhân tạo. LSD là chữ viết tắt của D.Lysergic acid diethylamide.

Vào năm 1938, LSD được tìm thấy trong các alkaloids của một loại nấm ergot, sống bám vào lúa mạch hay các loại ngũ cốc khác.

Tác dụng của LSD

Xuất hiện dưới nhiều hình thức trên thị trường LSD có thể là một viên thuốc hình nhộng (capsule) hay trong một cục đường, một cái bánh và đôi khi một con tem nữa.

Người dùng LSD tim đập mạnh, mạch chảy nhanh, thân nhiệt và áp huyết tăng lên. Con người mờ rộng, ớn lạnh, mặt đỏ rực hay tái ngắt ngoài ra con có thể bị ói mửa, ăn mất ngon và thở không đều hoa nữa.

LSD không làm người ta nghiện như nha phiến hay thuốc Barbituriques.

Những người dùng LSD cho biết, ngũ quan của họ hầu như thay đổi hoàn toàn: các bức tường biến đổi, màu sắc tươi sáng chói chang, mọi vật không còn nguyên vẹn chiêu không gian nữa. Các giác quan lộn xộn: họ có thể nhìn màu sắc mà nghe thành tiếng nhạc, hay có thể nếm được mùi thơm v.v...

Người dùng LSD đồng thời có những cảm giác mâu thuẫn: họ vừa quá vui, vừa thực buồn bã trong cùng một lúc. Từ chí vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng. Họ mất các ý niệm chính xác về không gian nên đôi khi có người tưởng mình là chim, cất cánh bay từ mây tầng lâu xuống đất chết.

Khoảng từ 8 tới 10 tiếng đồng hồ thì thuốc rã. Nhiều nghệ sĩ tưởn ràng LSD có thể giúp họ sáng tạo được những xuất phẩm, nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại.

LSD có nguy hiểm?

Tất nhiên rất nguy hiểm rồi. Người dùng LSD quá đờ có thể mất trí khôn, hoặc nhẹ hơn thì sự hãi hùng như luôn luôn có người kiểm soát tư tưởng (trong suốt ba ngày, sau khi thuốc tan hết).

Nhiều khoa học gia đã tìm ra rằng LSD có thể phá vỡ các sắc tố của tế bào (chromosomes), là những phân tử căn bản của sự di truyền nói giống. Và LSD cũng có thể làm hư thai.

(HQ trích trong Today's education)



THẨM-MỸ-VIỆN

NHƯ-HÀ

692, Phan thanh Giản S.G. - Đ.T. : 93.448
Chi nhánh: 320, Phan thanh Giản SAIGON
MỚI NHẤT VÀ ĐỘC NHẤT Ở VN :

- **Làm ốm:** Bảo đảm tuần đầu xuống từ 3 đến 12ký.
- **Đo phương pháp nội ngoại y khoa thẩm mỹ.**
- **Làm mập:** bảo đảm mỗi tuần lên từ 2 đến 5 ký.
- **Đo phương pháp thuần túy Y khoa.**
- **Bảo đảm không kết quả, hoàn đú tiền lại.**

— **LÀM MẶT TUỔI ĐẸP:** do phương pháp nội ngoại khoa thẩm mỹ, khoaphân tâm học sẽ làm tiêu tan hết mọi vết tuổi cùng nét nhăn biến mất đem lại da vẻ hồng hào cho toàn thể nữ giới.

— **Có bác sĩ chuyên môn dày kinh nghiệm tại Ba Lê trực tiếp săn sóc** với nhiều phòng rộng rãi, dày đủ tiện nghi máy lạnh để giúp quý vị có thể ở lại.

Đặc biệt mới về loại PEELING FORT, lột da mặt không đau, không cử nồng, vẫn dùng son phấn như thường, làm trẻ 15 tuổi.

— Với phương pháp MASSAGE mới lạ máy hút tân kỳ và mỹ phẩm của LANCASTER để giúp các tế bào ngực mẩy nở tự nhiên, không cần bơm.

— ASPIRATEUR, máy hút mụn, tàn nhang, trứng cá, tẩy vết nám, mụn cóc, mụn ruồi, sẹo cạn.

— POLÉNEX làm liền lỗ chân lông.

— Có máy tinh điện làm trẻ lại 15 tuổi.

— Có mặt nạ nhau và mặt ong chúa của Pháp và từng chuyến máy bay "Air France" giúp quý bà quý cô có làn da tươi mát.

ĐẶC-BIỆT MỸ-VIỆN CÁ NHÂN

— Bán máy điện tử trường Thụy Sĩ giúp quý bà, quý cô tự săn sóc làn da, xoa nắn bộ ngực cùng với mỹ phẩm mỗi bộ 7000đ.

— Bán thuốc của Stendhal và Lancaster với sự chỉ dẫn rành rẽ giúp quý cô, quý bà tự xoa nắn cho các tế bào ngực này nở như ý.

— Đặc biệt mới về và chỉ báu riêng ở Mỹ Viện NHƯ HÀ thuốc trị mụn Resamid, Renoxyl, Komed, He Vanoxide, Acnestrol, Sulfacet, R. Sulforcin, Lubiderm chủ trị nhanh chóng các loại mụn cám, mụn bọc, mụn đỏ, mụn lở loét, mụn cùi, mụn nhân đen, đi kèm với xà phòng sữa của Dr Payot.

— Nhận dạy học trò theo tài liệu mới nhất của ECOLE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES DE BEAUTE DE PARIS. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau 5 tháng học (I khóa 150 ngàn).

Thư và bưu phiếu để NGÔ THỊ NHƯ HÀ — 692 Phan Thanh Giản — SAIGON.

Mở cửa từ 8g30 sáng đến 8g30 tối
Nghỉ ngày Chủ nhật.

MỘT BƯỚC THUT LÙI CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM

TỪ CÁI VÁY ĐẾN MINIJUPE

phiếm luận của THIÊN CĂN



Cô kia cất cỏ bên sông
Cái vay thi cộc, cái lông thi dài
Thuyền chài nó trả quan hai
Thưa rằng: Chẳng bán đê dài quét sân

Y phục phu nữ xưa kia ra sao ?
Theo sách sử ký, trước hồi Bắc
thuộc người Văn Lang tức là tờ
tiền ta mặc áo gài và bện tay trái.
Sách này không thấy nói dàn bà từ
phía rốn trở xuống che dày ra sao.
Dù vậy ta cũng phải tin là có, và
bằng 1 tên gọi nào đó như vay,
quần, bện, khổ, vải búi, xống, quần
v.v... chứ để như ông Tào coi sao
được. Rồi cũng chỉ thấy sử nói
rằng ở thế kỷ thứ nhất, Nhâm Diên
lại cho dân quận Cửu châu dùng
kiểu áo theo người Tàu, gài và tay
phải. Sách từ đó về sau không
thấy chép gì thêm về kiểu quần áo
nữa (Tham khảo : Đào duy Anh,
VN Văn hóa sú cương, Bốn Phương
tái bản, Saigon, 1951, tr.172-173).

Riêng y phục của người VN dưới
thời nhà Trần thi có vị sứ Tàu là
Trần cương Trung (dời Nguyên)
khi về nước soạn ra tập thơ «Sử
Giao châu thi tập» trong có đoạn
ghi chú rằng : «Đàn ông hết thảy
đều cao đầu, người có quan chức
thì lấy vải xanh đội đầu. Dàn

dều như nhà sư... khi ở trong nhà,
thường thường đê đầu trần, có
khách tới mới đội mũ... dàn bà cát
tóc, lưu lại 3 tấc ở đỉnh đầu, rồi
thát dưới chân tóc, lại búi cài trâm.
Không có tóc mai cuốn ở đầu sau
và cũng không dùng đầu sáp đê
vuốt tóc. Người trong nước đều
mặc áo lụa den, quần thi bằng thứ
là màu lá sam. Dàn bà cũng mặc
áo den, duy có khác áo trắng ở
trong thò dài ra, và cô áo thi rộng
4 tấc. Tuyệt không dùng những
màu sắc xanh, đỏ, tía và vàng...
Dàn đều di chân không, da chân
rất dày, lui tối rất tệ, di lại nhanh
như gió. Tất cả nước chỉ toàn 1
sắc den thẫm, trông như ngàn vạn
con quạ (tham khảo trong Kiến văn
tiểu lục của Què Dương Lê Quý
Đôn, Quyền Nhị, Ta Lê thượng).

Từ những vần kiện nêu trên,
chúng ta có thể phỏng đoán rằng
cái vay có 1 quá trình lịch sử lâu
dài hơn cái quần. Vay có từ thời
lập quốc. Chỉ cần 1 mảnh vải quần
tron cũng đã thành vay rồi, không

Ấn nón cộc lõe thiếu hỏa
nhã hoặc hay cài lại thường
được ví là «dám dẫn như
vay một bức». Dạy khôn người nào
mà người đó lại chuyên hơn, rành
hơn thì bị chè là «dạy đĩ vén vay».
Thành ngữ này có khi đổi ra «dạy
đĩ vén xổng, dạy ông cống vào
trường». Dạy nạt ai một cách khờ
khạo, trẻ con thì thường được gọi
«dãi vay nát mẹ». Một chuyện gi
he: súc lợ mà người ta tin không
thể xay ra, như nghèo rớt mồng tơi
lại khoe xài phi bạc triệu, chuyện
đó được sánh với chuyện «chó có
vay lịnh». Còn «cái vay phát cờ»
chỉ kẻ lam điều xứng bậy 1 cách
liều lĩnh bất chấp tai tiếng. Làm gi
chậm chạp đến sốt ruột thì bị ví :
«dẫn mẫn như rận bò cạp vay».
Chè của người và khen của mình
theo lối hóm hỉnh, ta thấy có câu
«Tèn lịnh vay chị không bằng tiền
chỉ vay tôi», Chửi bởi ai thậm tệ
thì dùng «đập vay vào mặt». Thành
ngữ «xan vay quai còng» chỉ làm
việc gì quyết liệt. Thành ngữ này
rất gợi hình, vì còng là 1 nhạc khí
bằng đồng, hình tròn như cái mâm,
cùng loại với chiêng, thanh ta ;
quai của nó như hình chữ U ngực
«xan vay như quai của chiêng còng»
là xan lộn mép vay ở 2 bên hông
thành 2 búi lớn cho gấn vay cao
lên để tiện bề hành động (như lúc
cãi nhau, đánh ghen...)

Câu tục ngữ sau đây dùng để
chỉ cái kinh nghiệm của kẻ «hơn 1
ngày hay 1 chrecio» :

Có dại cũng kè lâu ngày

Mẹ đai ra vay cũng tầy khôn con.

Còn chèng nhập cơ đội của thuyền
dàn và được sang mảnh quốc hương
sung sướng i mình không nghĩ doi
tưởng den người vợ tám cảm sống
cơ cực ở nhà cũng được miệng
đời mai mỉa bằng những câu :

Linh sang Tây đi giầy băng túp
(pantoufle)

Vợ ở nhà vay đụp từ tung

Và trong ca dao cũng thấy nhiều
câu có định dáng dẹp cái vay.
Cẳng hạn như :

Cô kia cát cỏ bên sông

Cái vay thi cộc, cái lông thi dài

Thuyền chài nó trả quan hai.

— Thưa rằng chẳng bán đê dài
quét sân

Trèo lên cây khẽ giữa ngày

Vay thi trùt mắt luỗi cày thò ra
Lười cày ba góc chè ba
Muốn đem đòn gánh mà và luỗi
cày.

Cái vay đã thấm sâu trong văn
học dân gian. Nghiên cứu kỹ chung
ta sẽ nhận ra rằng tiếng «vay»
được sử dụng nhiều hơn tiếng
«quần». Nguyên do, không có gì
đáng lạ, như đã trình bày trên.

Ngoài ra, trong văn chương bác
học, vay cũng có một giá trị nhất
định. Nếu không có vay, cụ Tam
Nguyên Yên Đỗ tất sẽ thiếu hứng
để sáng tác bài thơ trào phúng
«Vũng lội lèng Ngang» với những
câu đối đáp khá đi dồn giữa ông
Cuội ngồi trên đèn và bọn đàn bà
vén vay lội qua vũng :

Ông Cuội ngồi trên mím mép
cười :

— Cái gì trắng trắng như con
cúi ?

Dàn bà khép nép đứng liền thưa

— Con trót hờ hênh ông xá tội,

Và Hồ Xuân Hương hẳn cũng
sẽ tác tí vi không có cớ để mô tả
cái lá da trong bài «Thiếu nữ ngủ
ngay».

Một lach đào nguyên suối chưa
thông
Quân tử dùng dằng đi chăng dùt
Đi thì cũng dở, ở không xong.

Thật vậy, nếu dàn bà mặc quần
thì súc mấy ông Cụi có thể thấy
được cái «trắng trắng như con cúi»,
súc mấy người quân tử chiêm
ngưỡng được cái «lach đào nguyên».

Sự vắng mặt của cái vay cũng
kéo theo luôn sự vắng mặt của giai
thoại về bà Đoàn Thị Điểm và sứ
giả : Đời Long Đức triều Lê thần
Tông có sứ Tàu sang phong vương,
vua sai bà Đêm đứng chực ở ngoài
cửa Đoàn mòn và mặc hòm hàng cốt
trreu ghẹo sứ giả. Sứ giả nói đưa 1
câu rằng :

— An nam nhất thốn thò bắt tri
kỷ nhân canh

Chắc bà Điểm chỉ đợi có thể,
nên đổi ngay :

Bac quốc đại trưng phu giai
do thủ đồ xuất.

Xin obr giai thoại trên chỉ nêu
ra như một dẫn chứng về cái vay
còn tính cách xác tín của nó không
bao đến ở đây. Và giai thoại đó
nhiều người đã biết nên 2 câu đổi

bảng chữ Hán không cần phải dịch
ra tiếng Việt nữa.

Giữa Tau và ta cũng có 1 truyện
tiểu lâm liên hệ đến cái vay : Một
chị nhà quê mặc váy đi bán gạo
nếp, ngồi nghiếc hờ hênh
thế nào lại trình bày «cái của nợ» ra một đồng. Có chú
chiếc trống thấy mồi kêu ầm lên :
«Lòn tè, lòn tè» (lá đa đê ra kia,
lá đa đê ra kia), nhưng vì ngôn
ngữ bất đồng chị à tưởng chú
trống mình buôn bán gian giảo cứ
gân cổ cãi lấy cãi để : «chú thử
nhìn kỹ lại xem, gạo như thế này
mà chè là lòn tè à ?»

Lại thêm 1 giai thoại văn chương
kể rằng Thái Học sinh Đặng Trần
Côn trong bụng đã chứa chất thiên
kinh vạn quyền và sẵn sàng sáng
tạo khúc Chính phủ ngàn, nhưng
ông cứ băn khoăn không biết mở
đầu thế nào để gói ghém bao quát
cái ý toàn bài là mô tả nỗi cơ cực
nhớ nhung chua xót của người vợ
cô chồng viên chinh. Thế rồi, một
hòn nhìn ra ngoài đường, ông thấy
xa xa có 1 người dàn bà đầu đội
nặng mà giò cù tung bụi và tóc
vây của người đó lèn khiến người
đó mặt đỏ tía tai phải 1 tay giữ
thúng 1 tay khép chặt vay lại. Cảnh
này bỗng giúp ông này được 1 ý
vô cùng thần diệu để viết những
câu mào :

Thiên địa phong trần
Hồng nhan đa truân...
Thuở trời đất nỗi cơn gió bụi
Khách mà hồng nhiều nỗi truân
chu yên,

Nếu trái táo rơi đã giúp Newton
tim ra sức hấp dẫn của địa cầu,
nếu bồn nước tắm đã làm Archimedes
sung sướng kêu ầm lên «Eureka
Eureka» vì tìm ra được sức đẩy
của nước, thì ở đây cái vay hẳn
đã khiến Đặng Trần Côn mừng rõ
đến lịm người vì nó đã gúp ông
vượt qua cái khó khăn bước đầu.

Nhà thơ Thế Lữ cũng nhờ thử
y phục của dàn bà này mà trong
bài «Cô Mán» mới tạo được hình
ảnh của sự bay sóng dài, dựa theo
ý câu «Lạc hà dữ cô vũ tè phi»
(đang chiều cùng với con cò cò
đơn cùng bay) trong bài phú Gác
Đặng Vương của Vương Bột đời
Đường :

Cò bay cái vay cũng bay.

Đây, thấy chưa, không có cái vây
tại vẫn chương bình dân và vẫn
chương bá học sẽ nghèo nàn biết
bao nhiêu! Và cũng không có cả
bức tranh «Hàng dừa» chưa đầy
những nét họa kê nhẹn sắc và lành
mạnh của người nông dân VN,
thường thấy bày bán trong các dịp
tết Nguyên đán xưa kia.

Ngoài việc giúp cho ván chướng VN được phong phú, cái vay còn là 1 biểu hiện nói lên rõ rệt tính chất chống tàu của truyền thống dân tộc ta, bèn cạnh những biểu hiện khác như nhuộm răng, đóng khố, búi tóc, xâm mịnh... Có dịp chúng tôi sẽ viết riêng một bài về ván đe này. Quan niệm trên được mô tả trong câu :

Sơn rặng, chàng dit, dai đầu
Pèn ta thi có, bèn Tau thi không
C' thi, lam gi' bèn Tau có tục
nhóm rặng, đóng khố, vẫn khan
như ta. Thế thi ta khác biệt hẳn với
Tau, đóng hóa làm sao được. Đối
với cái vay, nêu theo định nghĩa
trong cuốn VN tý đèo của Hội lì hai
Tri Tiến Đức thi nó chỉ là "đò mặc
của đàn bà may quây lại đè che nẹ
thẽ", nhưng theo lối suy nghĩ của
người bình dân nó lại được vẽ lại
bằng 2 câu thật đơn giản nhưng đầy
ý nghĩa :

Cái trống mà thủng hai đầu
Bên ta thi co, bên Tàu thi bù

Giai thoại bà Điếm nhỏ cái váy
nên mới đổi dap dễ với sứ Tàu,
như vậy chẳng đã từng có những
đóng góp tích cực vào lịch sử sao
và còn nhiều truyện tích thuật lại
chẳng hạn như làng Đầu Áo, huyện
Tiến Lữ, tỉnh Hưng Yên thờ ông
Đặng bà Đă và một số làng khác
ở Bắc Việt xưa có tục thờ anh,
nướng (dương vật và âm hộ) khi
tái lễ rước xách xong đến đêm hôm
rã đám đèn đuốc phải tắt hết để
trai gái được phép thám hiểm lẫn
nhau và hành sự nữa. Theo thiền
kiến của tôi, đây cũng là một truyền
thống dân tộc cho phép tự do luyến
ai dễ dề sinh soi say nô mà bao
lòn nòi giống, chống Trung hoa và
luôn cả cái luân lý Khổng Mạnh
khát khè do nó mang tới. Mà ở
những địa phương có tục lệ cởi
nhô như vậy thì dĩ nhiên cái váy
phải đóng 1 vai trò tối ư quan
trọng vì nó giúp cho những cặp
trai gái làm chuyện yêu đương được
nhiều bê trào tiền.

Ngoài ra về mặt tiêu cực, vây
cũng đánh dấu 1 giai đoạn lịch sử
đáng kể. Chính nó đã khiến vua
Minh Mạng phải suy nghĩ, nghị
luận và ban hành một chiêu
chi. Và cũng chính vì nó mà ông
vua này đã bị miệng tiếng mỉa mai
rất cay đớc.

Những lợi ích của cái váy

Nếu cái váy sống lâu được như vậy thì chắc hẳn nó phải có những công dụng nổi bật nào đó. Hãy xét vấn đề dưới 2 phương diện, khách quan và chủ quan. Khách quan mà nhìn thì cái váy đã làm hài lòng những người chồng hoặc người yêu nóng tính. Đỡ phi rất nhiều thì giờ nhất là trong những trường hợp trên bọc trong dầu, ăn vụng cần phải rút lẹ hay trong các dịp hội hè định đám nêu trên. Theo gốc cao nhất chủ quan, mặc váy theo

tử cho tuôn ra trong khi tay
bởi cỏ ra vê đang tìn 1 vật gì
đánh rơi mất. Dùn gian còn thu
lại nhiều truyện ăn cắp gà giấu
trong váy rất tài tình. Và thời
kháng chiến, 2 bên đường đều phái
dào những hổ cá nhân tráh máy
bay, kh hơi nghe tiếng ù ù ở得很
xa mọi người đã phải to chạy tìm
chỗ nấp. Họ sâu nhưng
2 tay cứ bám ghi 2 bên miệng hổ
để đầu ngóc lên trên, sợ có ám nào
mặc váy lúc cuống quít áo xuống
như nhảy dù thi thật chết ngại.
Dùng váy để hút g dừa cũng là 1
truyện vui được truyền tụng trong
dùn gian, chỉ ngại nỗi dừa chưa
hai được mà nước dừa như đã
thấy ở đâu rỉ rỉ chảy ra làm người
trèo trên cây cũng muốn chảy
nước miếng theo.

Ôi thời oanh liệt của cái và
nay còn đâu

Trên đời này cái gì cũng có lúc
thắng thua. Trong khi tròn khi
khuyết, nước khi đầy khi vơi, triều
đại quân chủ có lúc hưng khép, chă
tô tống thống có hồi suy thịnh. Và
chỉ cái vây cũng không thể vượt
khỏi cái định luật khac nghiệt này.

Cái « quần không đáy, gấp buộc
lần truân vào thời nhà Nguyễn»,
theo sách Đại Nam thực lục tiền
kiên, khoảng năm 1744 chúa Võ
vương ở phương Nam bắt dân
dân cải cách y phục. Từ bấy giờ
người dân bà Đường Trong mặc áo
vải khuy và mặc quần, chứ
không mặc áo thắt vạt và
vắt vây như người Đường
ngoài nữa. Giáo sĩ Koffler, tác giả
của Description historique de la
chinchine đăng trong Revue Indo
noise năm 1911, cũng nhận xét
về đề này rằng: «Chúa bắt bỏ
quần áo thô bỉ của người Đường
vải, mà thay bằng churóc theo lối
án áo của người Tàu». Lạ nhỉ,
ông thầy tu mũi lỗ này nghĩ
về quần áo của người Đường
khi mà lại đi ăn nói hảm hổ cho
là thô bỉ? Quần áo thô bỉ là
n áo thế nào? Nói rằng áo mặc
nhuộm thì con kha thủ. Chắc
cố dạo đã được trong thấy cái
bì rồi nên mới nói như vậy
c.

Sau đó, đến triều Minh Mạng, vua dứt khoát hơn, đã ban chiếu chỉ bắt dân bà Đường Ngoài phải

mặc quần, Nhưng thực tế cho biế
chỉ những người giàu sang ở thành
thị tuân theo, chử ở nhà què th
đến nỗi mời đây dàn bà cùng vâ
mặc váy, Và chiếu vua ra về việ
cái dịch y phục đã khiến dân
chúng bất mãn. Người ta khôn
nó phụ cái váy. Bài về lưu truyề
trong dân gian thời đó đã nói lê
nỗi hận hực của nhiều người :

Bước sang năm mới bình yên
Chiếu vua hạ truyền,
Cải dịch y phục
Quan huyện đã giục
Lý trưởng, mục, tiên.
Lệnh vua đã truyền,
Bát dân mặc cả.

Mai phiên chợ Trai,
Mượn áo quần chồng,
Đã cực trong lòng,
Lại thêm xấu hổ
Không dời mô chò
Ăn mặc ra rì
Anh bước chân ra đi
Có quần mà không áo
Bát tử ông lão
Cho đến gái thanh tân
Thân lại lập thân
Một người hai bộ...

Bài về trên thật sôi nổi, còn bài sau lại mang tính chất trữ tình của ca dao :

Một kết luận đầy xây dựng

Thời vàng son và ngày ca thời
bí cực của cái váy cũng đã
chìm sâu trong dĩ vãng. Cái
quần đã chiếm địa vị độc
tôn. Nay từ năm 1913-1914, trong
lộ bài nghiên cứu về phong tục
VN dâng trong Đông dương lạp chí
cũ củ Phan Kế Bình bàn về y
phục của người mình cũng chỉ nói
đến cái quần chứ không hề đề cập
gi đền cái váy. Chẳng hạn như
đoạn: «Thường phục của ta khi xưa
cũng có phép, như quan viên mới
được mặc đồ gấm vóc tơ lụa
thường dân chỉ được mặc đồ
vải. Bây giờ không
cứ gì cả, ai muốn ăn mặc thế nào

bập bẹ vào nghề thành thử khi ở
trên xe lam, xe buýt hoặc ở chốn
nhũ mục quan chiêu đã đề xảy ra
nhiều truyện tiểu lâm thật đàng ân
hận cứ nghĩ đến những nồng nỗi
đó mà ngao ngán.

Rồi triều đại của minijupe ngày
cũng chẳng hơn gì. Chỉ biết biết mù
quảng theo Âu Mỹ để được gọi là
«thời trang», «à la mode» mà chẳng
nói lên 1 ý nghĩa nào. Lại còn
mang tiếng «ngoại lai». Thua xa
cái váy, Minijupe rốt cuộc cũng chỉ
là cái váy, nhưng cái váy thời đại
này có thể gọi được là «một biểu
hiện về sự vong thâu thê thảm của
cái váy thời xưa». Nó chính là sự
mất gốc, sự thuỷ lùi của văn hóa.
Bây giờ đã thấy xuất hiện những
câu ca dao châm chích:

Thùa tiền mua pháo đốt chơi,
Mặc minijupe để đời cười chê.

Bùi ngùi nho đến cái váy lại sực
nghĩ tới cụ Mai T Truyện, Quốc
Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa. Số
là Cụ đã mở các cuộc thi nấu
nướng, may y phục phụ nữ. Cụ
không những cho các thử do
thuộc về văn hóa mà ngay cả việc
đắp đường cũng liên hệ chặt chẽ
đến văn hóa nữa. Nghĩ như thế
thật chí lý, bởi văn hóa là gì nếu
không phải là gồm tất cả các phong
diện sinh hoạt tinh thần và vật
chất của 1 dân tộc. như sinh hoạt
học thuật tư tưởng, kinh tế, chính
trị, xã hội, phong tục, tập quán...
Nhưng cách sinh hoạt của con
người biến chuyển do đó văn hóa
cũng biến chuyển theo (hóa : biến
hóa, biến chuyển). Cái váy mất đi
thì cái minijupe ra đời. Minijupe
đang làm mưa làm gió ở đất nước
này. Chắc cụ QVK lo ngại nó sẽ
lạm đổi trại văn hóa dân tộc nên
mời vội cho thi may y phục nữ
mong chọn lọc được cái nào có
nhieu hương trứ về nguồn, khả dĩ
có thể đánh bại được thử miniforp
ác ôn kia. Nếu tìm được rồi dại
xin cụ tung ngay ra cho quốc dân
cùng chiêm ngưỡng suy tôn chung
không nên giữ khư khư để á
mảnh. Mong vậy thay ! Mong vậy
thay !



Hải Lưu

KHI MA TÚY TẤN CÔNG HỌC ĐƯỜNG



Giáo sư tại một trường trung học công lập thủ đô, ông H. thử nhận rằng : « Có lẽ chính tôi có lỗi, Đáng lẽ tôi phải biết rằng trò T. nó xài ma túy ngay khi nó bắt đầu tập hút. Nhưng khốn nỗi tôi không thể tưởng tượng nổi là một đứa học trò 16t. đã có thể xài ma túy rồi. Kết quả là cuối năm học hội đồng kỷ luật đã quyết định đuổi một học sinh vì tội quá lười biếng trong việc học, mà tất cả những nhân viên hội đồng, từ ông Hiệu Trưởng đến các giáo sư, không ai ngờ rằng đứa nhỏ đã lười biếng, càng ngày càng lười biếng vì bị roi vào vòng của bọn con buôn ma túy ».

Câu chuyện của học sinh T. có thể xảy ra cho những học sinh khác tại thành phố Saigon và những tỉnh lỵ khác chăng ? Chúng tôi e rằng có rất nhiều trò T ở khắp các nơi, đang là con mồi cho ma túy chụp bắt, mà cả gia đình, cả học đường không ai ngờ tới.

Ông GS.H cho biết thoát tiễn, T là một học sinh trung bình, không giỏi đặc biệt về một môn nào, không nghịch ngợm lắm, nhưng cũng không quá hiền lành chậm chạp. Trong mấy năm qua, các giáo sư đều công nhận T học hành đều đặn. Các bài làm và bài học ở nhà, bao giờ em cũng làm đầy đủ, dù không xuất sắc lắm.

Từ mấy tháng sau ngày khai trường, có một số giáo sư bắt đầu than phiền về việc học của T. Đã nhiều lần em không thuộc bài.

Những lần đó, khi được giáo sư gọi lên bảng, em có dâng điều lê phép, chậm chạp, và em nói nhở

nghé « Thưa thầy em không thuộc ». Thái độ lẽ phép đó lại kèm theo 1 vẻ chịu đựng lý lوم khi bị giáo sư hỏi lý do. Gặng hỏi bằng cách nào, em T cũng chỉ trả lời : « Tại vì em không học ».

Một thời gian sau thì các giáo sư cùng đề ý đến trò T. Trong các giờ nghỉ ở phòng giáo sư, họ cùng có những nhận xét về học sinh : Năm nay trò T càng ngày càng lười. Có lẽ nó đua đòi bạn bè. Cố lè nó đến tuổi dậy thì và đang bị mất thăng bằng...

Hiện tượng hay xảy ra nữa là trò T. rất hay xin phép giáo sư ra ngoài. Mỗi lần ra như vậy, lúc đầu kéo dài 5 phút, sau lần lần 15 phút, 30 phút. Mấy tháng sau cùng của niên học thì em thường xin phép ra rồi trốn đi luôn, đến giờ chót mới trở về lấy sách vở để đi về.

Một giáo sư bắt gặp trò T. nằm ngủ trên băng ghế đã gọi lên và hỏi. « Em thiếu ngủ hay sao mà tới lớp buôn ngủ vậy ? » Trò trả lời « Thưa thầy em phải đi làm ban đêm ».

— Làm ở đâu ?
— Làm ở bên Khánh Hội.

Các giáo sư trường đã lần được một lời giải thích. Vừa giải thích được các bài học không thuộc, các bài làm không làm, lại cũng giải thích được thái độ lờ đãng, có vẻ mờ màng, buôn ngủ của học sinh trong lớp.

Đến cuối niên học thì tình trạng của trò T. càng ngày càng tệ. Theo luật lệ nhà trường một trò trốn học quá 7 ngày thì phụ huynh sẽ được mời đến.

Mẹ của T. góa chồng là một người buôn bán ít học mà T. là con lớn nhất. Bà mẹ cho biết T. có xin bà đi làm thêm một thời gian, nói là làm thợ trạc máy bên Khánh Hội chỉ chứng một tháng rồi bà thấy con không đi làm nữa. Bà năn nỉ Ban Giám Đốc thương tình canh mẹ góa con cõi v.v và cũng cam đoan nếu để con tái phạm kỷ luật sẽ chịu mọi hình phạt v.v.

Đến cuối niên học, số ngày nghỉ không xin phép của T. đã lên quá 30 ngày. Hội Đồng Kỷ Luật quyết định sa thải. Theo một giáo sư trong hội đồng kỷ luật thì trò T. đã nói với bạn bè từ lâu rằng hết năm nay, có chứng chỉ Trung Học đệ nhất cấp, trò sẽ xin đi lính. Có lẽ vì thế trò trở nên lơ là với việc học hành, nhất là vào tháng cuối cùng sau khi đã thi xong kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt.

Nhưng, giáo sư H. nói, khi tôi đọc báo, thấy nói đến những vụ bắt bạch phiến, cần sa, và bọn thanh niên hippy nghiện ngập, tôi mới hỏi thử học sinh trong lớp có em nào hút bạch phiến cần sa hay không ? Và một em đã trả lời « Thưa thầy, trong lớp có trò T. ghiền đó thầy ».

Một học sinh cho biết : « Một lần em thấy T. nó hút thuốc ở dưới gốc sân trường. Nó hút vào rồi mặt nó đỏ lên, nó nằm mè man một hồi, tự em sợ quá ».

Một học sinh khác cho biết : « T. nó cho em coi một điều thuốc Salem nó bóc ra, trong điều thuốc có cả thứ gì trông như cỏ... »

Đến lúc biết được chuyện trò T. hút cần sa và có xài ma túy thì học sinh đó đã bị sa thải, rời khỏi mái trường rồi.

Khi ma túy tấn công

Điều nguy hiểm nhất trong trường hợp trò T. cũng như các học sinh khác, là cả gia đình lẫn trường học, không ai có ý nghĩ ngờ rằng con em của mình có thể thành mục tiêu tấn công của ma túy.

Một vị đại úy ở Nha Trang kề lại rằng có bữa ông lái xe Jeep đi trong thành phố, bỗng thấy một chú học sinh đang đi xe đạp ngã lăn ra đường. Vì đại úy nọ phải chờ em về nhà thương. Và khi bác sỹ xem xét cẩn thận, thì biết học sinh này ghiền, đang thiếu thuốc.

Một trường hợp khác cũng xảy ra ở Nha Trang là có những học sinh đang học ở trường cũng xiu xì vì thiếu thuốc.

Tình trạng thiếu thuốc đó xảy ra sau khi chính phủ mở chiến dịch bài trừ ma túy. Chiến dịch này mở ra hơi trễ, nhưng thà trễ còn hơn không. Thành phố Nha Trang là nơi đã bắt được nhiều ổ buôn bán ma túy nhất.

Vẫn theo lời vị đại úy trên thì có 1 lớp đệ lục ở trường trung học tư thực nợ, gần cả lớp đều ghiền. Lý do khiến cho cả lớp cùng bị ghiền là vì luật lệ ác độc của bọn buôn bán ma túy. Tuốt tiên chúng dụ dỗ cho một người hút thử điều thuốc. Hút thuốc bảy giờ đã là một tật xấu quá phô thông, đến độ

không một trường học nào có thể cấm học sinh hút thuốc nỗi. Dù cấm cách nào, học sinh cũng lén lút hút thuốc.

Nhưng ma túy và cần sa lại được ngụy trang bọc trong những điều thuốc là coi rất hiền lành.

Một học sinh đã hút thử một điều thuốc có ma túy, có thể sẽ hút tiếp điều thứ hai, thứ ba v.v... Với cần sa thì không có chuyện ghiền. Nhưng với các chất ma túy thì chỉ chứng đó điều thuốc là có thể bắt đầu ghiền.

Một người ghiền sẽ trở nên nô lệ của bọn bán ma túy. Và chúng đặt ra luật lệ : chỉ cung cấp thuốc cho người ghiền nếu giới thiệu được cho chúng một khách hàng mới. Với tuổi học sinh thì không có cách nào tìm kiếm khách hàng mới cho bọn con buôn hơ là tìm cách dụ dỗ chính bạn bè trong lớp mình. Vì vậy, ma túy khi đã xâm nhập môi trường học sinh, sẽ lan rộng trong môi trường đó.

Một vị giáo sư của một trường dạy vẽ đã tiết lộ một điều hiểu lầm khá tai hại của sinh viên. 1 số sinh viên đã khiêu nại với các giáo sư rằng họ bị đâm kém đi vì các bạn của họ đã dùng ma túy. Số sinh viên này trước đây đều được coi là giỏi nhất lớp. Gần đây một số bạn bè của họ bỗng vượt lên chiếm hàng đầu khiến họ sụt thang. Họ tố cáo các sinh viên trên đã nhờ cần sa, ma túy nên nhờ thế mà vẽ hay hơn.

Chúng tôi không tin ảnh hưởng của cần sa, ma túy lại kích thích khả năng hội họa của sinh viên. Nhưng khi biết chuyện này, cũng mong ban giám đốc nhà trường cho điều tra để tìm hiểu và bài trừ nạn ma túy trong sinh viên của mình.

Đám sinh viên học sinh dễ bị rơi vào vòng ma túy nhiều nhất là những em thường kết tụ thành nhữ g « băng » tự nhận là hippy. Những băng này hay tụ tập để nghe nhạc uống cà phê hay đi lang thang ngoài phố. Ngày thứ bảy chủ nhật họ kéo nhau tới dự các cái gọi là sinh hoạt nhạc trẻ tại các phòng trà ca nhạc được coi là dành cho giới trẻ này, từ cách trang trí, hình ảnh trên tường, trên trần nhà, cho đến âm thanh nhạc điệu, đều mô phỏng theo các « hippy » tây phương. Các thanh niên, thiếu nữ tụ tập ở đây cũng ăn mặc theo lối hippy. Và đây chính là những nơi mà bọn con buôn cần sa ma túy dùng để « phát hành » cái chất độc hại,

Một học sinh có thể chỉ tìm đến nơi này để nghe nhạc, hoặc vì tò mò, vì đưa đòi theo bè bạn. Nhưng trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, trong điều nhạc chập chờn ma quái, họ nhận được một điều thuốc mà chung quanh họ ai cũng hút. Cứ như vậy, tuần này qua tuần khác họ bắt đầu trở thành những tay chít chuyên nghiệp.

Đó là mối nguy hại không ngờ của những trò kêu là « nhạc trẻ » mà những con buôn vẫn nghệ có thể không ngờ rằng họ đã vô tình reo rắc trong xã hội.

Thé hệ bị bỏ rơi

Nguyên nhân tâm lý khiến cho SVHS dễ rơi vào vòng nghiện ngập là sự buôn bán chán thiêu một lý tưởng để sống.

Tình trạng chiến tranh khiến cho họ dễ sinh chán đời, không tin tưởng vào tương lai.

Tình trạng xã hội tan rã được mô tả trên báo chí, nào tham nhũng, nào dâm ô, truy lạc, nào cướp ngày, cướp đèn, nào bê hôi động, khiến cho thanh thiếu niên không còn tin tưởng vào một giá trị đạo đức nào cả. Những giá trị nào vẫn được coi là cao thượng, là khả kính, may không còn hấp dẫn được họ nữa.

Một giáo sư kêu rằng khi ông hỏi học sinh (mới học đệ tam) thi trò này thản nhiên nhận rằng: em có hút ma túy. Và học sinh nói tiếp: «Em nghĩ làm con trai thi cái chi mình cũng phải thử cho biết!»

Tuổi trẻ là tuổi muốn phiêu lưu, mạo hiểm. Các phong trào giáo dục như Hướng Đạo, đã bầy ra các cuộc cắm trại, leo núi, vượt sông để cho trẻ em được thỏa mãn cái bản năng muốn phiêu lưu đó, và hưởng dẫn các bản năng.

Nay các thanh thiếu niên không được hưởng dẫn, cả gia đình và học đường đều thờ ơ, thi chúng tự tìm lối cuộc mạo hiểm riêng. Và cách dễ dãi nhất mà chúng ta tin được là tham dự các trò chơi nguy hiểm: ma túy, cần sa, đua xe gắn máy, và cả «bê hôi đồng»!

Một giáo sư Mỹ thuật còn kêu rằng: «Mình chưa kịp lên lớp nó một bài học về đạo đức, thì nó đã chèo mình rằng: «Thầy dở quá! Hút ma túy sung sướng như vậy mà thầy không biết hướng!»

Điều đó cho ta thấy sự bất lực của giáo giới. Ông thầy không là một giá trị để khuyên bảo học trò theo mình. Thế hệ này là thế hệ «phá đồ thần tượng» (iconoclasm) trong đó có thần tượng học đường. Nhất là ngay từ cấp cao nhất ở Bộ Giáo dục đã bị mang tiếng là đấu võ rừng, là lem nhem trong 200 hồ sơ du học v.v... thì cả cái truyền thống tôn kính học đường, tôn kính ông thầy cũng không còn nữa.

Một nhu cầu nữa của tuổi trẻ là nhu cầu sống tập thể. Các đoàn thể thanh niên, với các sinh hoạt tập thể đã phát động mạnh từ 1963 nhưng từ 1968 đến nay thì hầu hết đều đang tan rã hay hoạt động cầm chừng.

Các học sinh tụ tập nhau, lập các «băng» hippy để thỏa mãn nhu cầu kết bạn. Chính các băng hippy đó là cây cầu có thể dẫn học sinh bước vào vòng ma túy.

Bây giờ là lúc ai cũng nói đến «chương trình hậu chiến». Không biết có ai cảm thấy nhu cầu một chương trình cho thanh niên hậu chiến chẳng? Giáo sư Uông Đại Bằng thuộc Hội đồng Văn hóa Giáo Dục có đưa ra một kế hoạch về thanh niên. Nhưng với vai trò ngồi chời sợi nước của Hội Đồng VHG, liệu GS Bằng có thể làm gì? Còn Bộ Võ Rừng và Tổng Nha Thanh niên, liệu các vị ở đó có nghĩ gì đến thanh niên chẳng?

HẢI LƯU

84 án tử hình

Tuần qua, đài truyền hình Việt Nam loan báo một tin quốc tế: Tại xứ Ba Tư, có 84 người đã bị xử tử hình vì bạch phiến và thuốc phiện. Theo luật lệ xứ này, người mang 10 gram bạch phiến có thể bị kết án tử hình. Ở trong tù, nghe tin này, không biết ông DB Phạm chí Thiện nghĩ sao. Luật Ba Tư rất khắt khe đối với bọn buôn ma túy. Điều đó không lạ, vì xứ này đã nổi tiếng là một trung tâm sản xuất, chế biến và tung ma túy ra ngoại quốc.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh Sát Quốc Tế Interpol thì những trung tâm chế biến ma túy chính trên thế giới hiện nay đặt tại các xứ sau đây: Trung Hoa (miền Hoa Nam giáp Miến Điện và vùng Hồng Kông), Ấn Độ, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức, các xứ Nam Mỹ như Perou, Bolivie.

Ma túy từ các nơi trồng trọt, sản xuất, được chuyển dịch qua các trạm để chế biến trong nhiều đợt, rồi chuyển tới khách hàng tiêu thụ.

Đường ma túy Thổ — Pháp — Mỹ

Thí dụ nước Pháp là một trạm di chuyển trên đường giây của ma túy. Cảnh Sát Quốc Tế ước lượng mỗi năm có khoảng 125 tấn thuốc phiện được chuyển qua. Số lượng thuốc phiện này trồng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã được biến thành chất morphine và di chuyển bởi các tổ chức buôn lậu vùng Địa Trung Hải tới các phòng biến chế ở Âu châu. Có khoảng trên 10 phòng thí nghiệm loại do rai rác ở vùng hải cảng Marseille, Hamburg ở Đức và Anvers. Tại các phòng thí nghiệm này, chất morphine được biến thành heroine tinh túy, thứ bạch phiến mà một cảnh sát viên chống ma túy người Mỹ gọi là «champagne của heroine». Các hóa học gia trong các phòng thí nghiệm trên đã sử dụng chất anhydride acétique và than súc vật để thực hiện việc điều chế.

Sau đó heroine tinh chất sẽ được di chuyển qua Bắc Mỹ cho dân Hoa kỳ và Gia nã đạt. Cuộc di chuyển này được đảng Mafia tổ chức và bảo vệ kỹ lưỡng. Phương tiện di chuyển có thể là đường tàu thủy, đường hàng không, gửi qua bưu điện, và đôi khi qua cả các valy ngoại giao đoàn nữa!

Những tay ghiền ở Mỹ sẽ được thường thức thứ heroine này sau khi đã đem pha chế lại trên chất lactose và chỉ có 5 phần trăm là bạch phiến tinh chất. Như vậy mỗi gram bạch phiến tinh chất sẽ trở thành 20 gram bạch phiến để tiêu thụ. Ta có thể suy ra bọn buôn lậu đã kiếm lời khủng khiếp như thế nào.

Giá 1 ký lô bạch phiến ở Mỹ khoảng 80000 franc Pháp tức là khoảng 5 triệu rưỡi bạc VN. Mỗi năm, số thương vụ của đảng Mafia về bạch phiến lên tới 5 tỷ pháp lạng tức là 300 tỷ bạc VN.

Pháp và Mỹ đã phải hợp tác để chặn đứng nạn buôn lậu ma túy này, Mỹ có lý do sống chết phải chống ma túy, mà Pháp cũng vậy. Vì ma túy đưa qua Pháp cũng có lúc sẽ ngừng lại ở Pháp. Pháp đã phải huy động 300 cảnh sát đặc biệt cộng tác với cảnh sát quốc tế Interpol để bắt ma túy. Đại

NHƯNG đường giây ma túy KHẮP thế giới



tại cảnh sát chống ma túy của Mỹ ở Pháp, ông John Cusack tuyên bố rằng: «Nếu bắt được 10 phần trăm bọn con buôn ma túy, kết quả cũng khả quan rồi.»

vấn đề chính là trừ tận gốc: các phòng thí nghiệm chế biến ma túy, và các cảnh đồng trồng cây thuốc phiện ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ba loại cây chính

Ba thứ cây chính chế tạo thành ma túy là cây thuốc phiện (loài opiacées) là cây coca và loại cây canabis. Cây thuốc phiện chế ra được bạch phiến heroine và morphine. Lá cây Canabis chế ra chất cocaine. Còn cây Canabis mang nhiều tên như hashish, marijuana...

Những nơi trồng cây thuốc phiện nhiều nhất trên thế giới là Trung Hoa, Ấn Độ, Ba Tư, Mê Tây Cờ, Thổ Nhĩ Kỳ... chưa kể các vùng nhỏ hơn như Lào, Thái, Miến Điện...

Xứ Trung Hoa được coi là nước sản xuất thuốc phiện nhiều nhất trên thế giới. Thuốc phiện từ đó sẽ được chế biến thành bạch phiến, và phân phối quanh vùng Đông Nam Á, xuống Úc Châu sang Ấn Độ, các xứ Á Rập, Phi Châu và Âu Châu, hay qua Thái Bình Dương sang Mỹ.

Thuốc phiện ở Ba Tư, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ được chế biến rồi qua Âu Châu và vượt Đại Tây Dương sang Mỹ Châu.

Loại thứ hai, cây cocaine trồng nhiều nhất ở Nam Mỹ. Dân da đỏ ở đây từ bao thế kỷ trước đã

biết nhai lá cây Coca để tim cảm giác say sưa mê mẩn. Các cây coca trồng ở Bresil, Perou, Bolivie và Colombia sẽ được chế biến tại chỗ rồi chuyển lên Bắc Mỹ và sang Âu Châu.

Loại thứ ba, cây Canabis mà ta còn gọi là marijuana tức cần sa, hiện nay được trồng khắp thế giới vì nó dễ trồng. Trước đây dàm năm, ở Âu Châu và Phi Châu chưa hề biết loại cây cần sa này, nhưng nay thì tràn ngập, Nam Phi, Zambie, Congo và Nigeria là các xứ trồng rất nhiều Cần Sa. Trung Hoa, Nam Dương ở Á Châu, Hoa Kỳ, Mê Tây Cờ, Brasil ở Mỹ Châu cũng là những tổ quốc của cần sa.

Đường ma túy chuyển động

Thế giới từ xưa đã bị ma túy đe dọa, tràn ngập. Nhưng ngày nay tình trạng nguy ngập, hơn nhiều vì sự phát sinh các chất ma túy mới và sự lan tràn của các ma túy từ vùng này sang vùng khác.

Thứ ma túy mới nổi danh nhất là thuốc LSD lấy ra từ một loại nấm, kể đến là Mescaline lấy ra từ giống xương rồng Pleyott. Những ma túy này có đặc tính gây ảo giác, kích thích thèm khát, nên các kích động về tâm thần. Bác sĩ Alexander ở hội nghị về ma túy họp tại Genève năm 1968 đã trình bày bằng cửi về một bài nài quái thai ra đời mà lý do của tình trạng quái thai là bà mẹ 19 tuổi đã dùng LSD khi đang thai nghén.

Hội nghị trên đã khuyến cáo các quốc gia ban hành luật cấm ngặt thuốc LSD thứ thuốc này chỉ

cần dùng một lượng rất nhỏ là 200 microgrammes, mỗi microgramme là một phần triệu của gram. Như vậy với một gram LSD có thể cho 5000 người tiêu thụ !

Hội nghị ở Genève đã nhận thấy cần phải vẽ lại « bản đồ ma túy » trên thế giới, vì sự xuất hiện của các loại ma túy mới và sự tràn lan của nó.

Tại các quốc gia nghèo, ma túy thường là loại thuốc cổ truyền, loại cần sa. Tại các nước giàu thì loại kích động tâm thần như LSD thịnh hành hơn. Các đường dây ma túy giao nhau, thứ ma túy này sẽ dồn đường cho thứ ma túy khác.

Bạch phiến ở Thái Lan, Ba Tư được tiêu thụ ở Hoa Kỳ, Gia nã Đại. Chính sự sử dụng chất LSD ở Hoa Kỳ gia tăng cũng kéo theo sự gia tăng về số lượng bạch phiến tiêu thụ.

Nam Mỹ vốn là miền đất « dụng vỗ » của cocaine, nay bắt đầu cũng bị xâm nhập bởi các loại thuốc kích động tâm thần (psychotropes) như Mescaline, LSD mà nơi tiêu thụ chính trước vốn là Hoa Kỳ và Âu Châu.

Người ta di chuyển ma túy bằng nhiều cách : valise hai dây, bánh xe, thát lưng, nịt vú, trong bánh mì, các tu sĩ già, hành khất già... Bên cạnh đường di chuyển ma túy qua các con buôn lậu, còn thêm đường di chuyển của các khách du lịch. Thí dụ chính các khách du lịch đã phổ biến chất LSD và xứ Tây Ban Nha, tại Madrid, Barcelone và các bãi biển...

Bài trừ

Muốn bài trừ nạn ma túy, phải tiêu hủy hết các mảnh đất trồng ba thứ cây trên. Số cây trồng để dùng trong y học được kiểm soát trong một giới hạn thật nhỏ.

Thí dụ như số lượng lá cây cocaine sản xuất hàng năm trên thế giới vào khoảng 15 ngàn tấn, Trong khi đó nhu cầu về y học chỉ cần gần 150 tấn nghĩa là chưa tới một phần trăm số sản xuất.

Xứ Liban ở Trung Đông đã thẳng tay bài trừ ma túy bằng cách phá hủy hết các vườn trồng cần sa và thay vào đó là trồng hoa hướng dương.

Cách thứ hai để bài trừ ma túy là các phương pháp phòng ngừa. Một chương trình giáo dục quan trọng, nhất là giới trẻ là điều cần thiết.

Hiện nay ở VN có gần 50 ngàn lính Mỹ ghiền bạch phiến (heroine) số người Mỹ hút cần sa có lẽ gấp 3 gấp 4 lần con số đó.

Nếu đã có 50 ngàn người Mỹ ghiền bạch phiến thì không lý do gì bạch phiến không tấn công được con số tương đương người VN.

Trên đất VN, người Mỹ đã lập 13 nhà thương để giúp lính ghiền chữa trị. Vậy bộ Y tế, bộ Xã hội VN chưa hề nghĩ tới việc lập các phòng chữa trị cho người ghiền ở các bệnh viện công. Bộ giáo dục, thông tin cũng không có chương trình giáo dục cho giới thanh niên, lao động về cả tai hại của ma túy.

Một đặc điểm của nạn ghiền ma túy ngày nay là tính cách tập thể. Người ta tụ họp nhau để hút, chích... Tình trạng đó một phần do con người cảm thấy cô đơn trong xã hội. Muốn phòng ngừa thì phải tạo giữa xã hội những cộng đồng sinh hoạt vui tươi lành mạnh nhất là trong giới trẻ.

Tuy nhiên vai trò của luật pháp cũng rất quan trọng ở VN, các đạo luật về ma túy đã quá cũ, và trước cái chất ma túy mới như L.S.D. cần sa, các luật gia đành phải suy diễn chờ không có luật sẵn.

Ở Pháp, việc sử dụng cần sa và ma túy có thể bị hai tháng đến một năm tù và phạt từ 500 đến 3000 phạt tiền. Những người « giúp đỡ » kẻ khao dùng ma túy có thể bị 2 đến 10 năm tù và phạt từ 5000 đến 50 triệu phạt tiền.

Vậy mà số người ghiền ở Pháp đã gia tăng, con số ước lượng của cảnh sát Pháp là 6000 người ghiền.

Trong khi đó ở Mỹ người ta ước lượng có 100 ngàn người ghiền ma túy và ít nhất 5 triệu người hút thử cần sa một lần rồi.

Luật Ba Tư thì xử tử hình.

Còn Luật VN tình sao ? Hay là sơ cai danh sách 80 ông lớn nào đó chưa tiện làm mạnh ?

HẢI LUU

Tài liệu theo Express số 999 và 1027 và TIME ngày 26-9-69.

LỄ NGHĨA LIÊM SÌ



黎義禮



ĐINH QUANG

chích...
choác



Giòng « máu đen » cũng giòng máu đỏ luân lưu cùng nhau, tất con đường đầy khổ ái, tù tội và nghĩa trang sẽ rộng thênh thang chờ đợi...

Để nhận thức được phần nào nguy hại do chích choác gây nên. Chúng ta hãy đi thăm dân chích choác như thế nào...

Muốn chích..

Hiện giờ, kẻ mày dân làng bếp chích choác oán nhất không phải là ban dân, mà là đảng dân diều Phạm chí Thiện. Chỉ vì người, mà chiến dịch tảo thanh dân làng bếp chích choác trở nên hiệu nghiệm. Trước kia đâu có vậy ! Khi đó, dân chích choác còn có ít nhiều giây phút thảnh thơi đỡ bận tâm đến ban dân, có thể yên tri phần nào, để yên tâm chích choác.

Một cách sử dụng thông thường nhất hiện nay của những kẻ trót làm bạn với nhau khiến là « chích ». Nhưng ai, hút không đủ thỏa mãn hoặc nghèo mới sử dụng phương cách chích. Chích ít tốn tiền hơn hút. Nhưng rất nguy hại sớm đưa giới chích choác từ giàe cuộc đời... chích choác !

Nào những ai, chưa kết duyên với chích choác. Đứng vì chán đời, đứng vì muốn đi tìm một thế giới mơ màng nào đó, mà mượn nhà phiến luân lưu trong huyết quản.

Giới chích choác thường là dân khổ rách áo ôm, dân ghiền nặng hít không đủ đã ! Nên động Tiên của các Tiên nghèo là một căn nhà tồi tàn, bẩn thỉu trong những xóm lao động ở đất nước Saigon.

Một đứa trẻ bụi đời, một gã sinh viên, một chủ học sinh, một tay anh chị hết thời, một gái bán bar về chiều đến cùi đều kéo nhau đến tụ tập ở những động Tiên như thế. Từng ấy bộ mặt họp lại, ít ai muốn nói chuyện với ai. Dàn chích choác chỉ chăm chú vào vị Tiên chủ đang làm công việc thường nhật, hầu đưa các Tiên cò, Tiên câu lạc vào cõi Tiên...

Muốn chích trước hết lấy cái soong nhỏ đỗ thuốc phiện vào hòa với nước. Hai chất này phải quấy cho thật đều, rồi đun sôi lên. Thuốc sôi xong chịu khó chờ cho nguội rồi chích...

Dụng cụ để chích là ống chích, chất thuốc được đựng trong đó để tiêm vào gân tay. Khi tiêm, thuốc được đưa vào từ từ...

Chích xong, dân chích choác phải làm ngum nước trà nóng, rồi nằm chờ để thuốc ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng, lúc đó, dân chích choác đã thoát xác lên Tiên.

Thoát xác lên Tiên !

Thời gian để thuốc thẩm vào từng tế bào, mạch máu, kích thích

tiền kinh mất khoảng 30 giây. Khi thuốc đã ngấm là lúc dân chích choác thấy từ chi đốt đầy mồ hôi, và ngứa ngáy, nhưng cái ngứa ngày này có tác dụng gây cho họ thật thoải mái dễ chịu, quên hết mọi thực trạng, cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh ở đâu đó, đang bay vỗng trong không gian xanh ngắt; thân thể như đang mọc rễ ăn sâu vào lòng đất; và nhất là, một sức sống mãnh liệt bùng lên trong cơ thể ấm yếu!..

Dân chích choác đưa hồn mình thoát xác lèn Tiên như thế kéo dài được từ 30 phút đến 90 phút phù du tùy theo số lượng thuốc.

Giá cả chích choác

Thị trường cơm đen bây giờ cũng leo thang dữ dội cho kịp với «bảy đường tuyệt kiềm» của Tổng Ngọc.

Giá biểu chung ổn định cho dân chích choác ở đất nước Saigon là một phân khối «Máu đen» 50 choạc.

Dân chích choác thuộc vào hạng ghiền «vừa vừa», ngày phải làm 2 cữ, mỗi cữ 3 phân khối. Như vậy, hạng ghiền vừa vừa, phải làm thế nào để trong ngày có tối thiểu 500. Như vậy, cũng chưa đủ ở thời buổi cơm gạo khó khăn. Nhưng càng ngày số lượng thuốc càng tăng; dân chích choác càng phải kiếm tiền nhiều thêm. Tiền kiếm càng được nhiều, tất con đường vô khâm và nghĩa trang không xa lắm!

Được liệu loại B

Để có thể «Đã Điều» mà tồn it tiền, dân chích choác đã chẳng từ nẹn một điều gì gây nguy hại cho thân thể! Chính vì vậy mà dân chích choác phải mượn đến những thứ thuốc dùng để cấp cứu người trong thường như Morphine và các loại khác như Maxintonfort, Cocaine...

Những được liệu loại B này (danh từ y học) đã bị dân chích choác lợi dụng triệt để, vì tác dụng của nó làm cho cơ thể đỡ hơn thuốc phiện và lại rẻ tiền hơn.

Xài Maxinton Fort, Morphine này mãi, dân chích choác đã dán vào con đường quân tri dien khung.

Trung tâm chích choác

Không kể những biệt thự sang trọng là động, ở chich, choác của những cô cậu con ông cháu cha nghèo nàn, thì ở Sg có thể nói đi bất kỳ đâu hang cùng ngõ hẻm nào thuộc khu lao động cũng kiếm ra một ổ chích choác.

Nhưng phải kể đến những nơi nỗi danh được gọi là «Trung Tâm Chích Choác». Trung tâm chích choác được dân trong làng cộng nhận là những đường Lê Lai, Calmette, Khu dân Sinh. Vào những Trung Tâm này đêm mỗi hem có tối thiểu cũng phải đến 3 ổ!

Ngoài ra, những hem khác ở cáo đường Lê v Duyệt, Trương M Giang, Nguyễn Thông, ở P. Nhuận Xóm cũ, Phù Thọ cũng chẳng kém.



«Quân» chích choác

Trong hàng ngũ quân đội dân Chích choác cũng chẳng phải là ít. Họ thường mắc bệnh này khi còn ở ngoài. Nhưng nhẹ. Đến khi vào lính đời sống nhà binh có ít nhiều bất công nên họ càng tìm quên ở những phân khối thuốc phiện.

Bệnh càng ngày càng nặng mà phải di hành quân liên miên, nên số lượng thực cạn dần. Đến lúc hết thuốc là lúc anh chiến sĩ chích choác chẳng còn có thể đánh đấm với ai, chẳng còn sức lực mang ba lô để lội suối, trèo đèo. Rồi sẽ tự nặn liết nơi vùng hành quân. Nếu may mắn được đưa về hậu phương thì cũng được Quân Cảnh mời đi Quận Lao. Vừa nằm khám vừa chữa trị. Nhưng buồn vì ở tù và số lượng thuốc không đủ chữa trị lại ít hiệu nghiệm, thêm

phần ăn uống kham khổ. Anh «quân» chích choác sẽ chết dần trong khâm lạnh!

Nỗi buồn không tên

Dân chích choác có kẻ cũng biết nghĩ đến tương lai, nhất là dân mài ghiền, nên tìm cách chữa cháy. Nhưng cái đẹp cách mạng bản thân buổi ban đầu, sẽ trôi theo giòng nước với kẻ thiếu nghị lực.

Vì thuốc phiện như một ma lực đầy hấp dẫn, quyến rũ. Kẻ mài khỏi bệnh sẽ bị ma lực của giày phút thoát tục lèn tiên vơ vẩn quanh họ để quyến rũ, gây cho họ thương nhớ thầm thiết một cái gì quen quen (Đúng là nỗi buồn không tên). Rồi nỗi buồn không tên sẽ bắt những ai thiếu nghị lực lại đi tìm quên ở những phân khối thuốc phiện đáng yêu!

Người lớn còn may ra thoát khỏi. Nhưng những đứa trẻ bụi đời khoảng 9, 10 tuổi mà ghiền chích choác; có lẽ đời chúng sẽ vĩnh viễn chôn vui trong vũng bùn. Trí óc non nớt của chúng đâu biết đến tăm nguy hiểm của thuốc phiện. Chúng chỉ biết kiếm tiền giải quyết cơn ghiền như giải quyết ăn uống. Thế thôi.

Đời chích choác

Cuộc đời chích choác chỉ là những chuỗi ngày dài đau khổ, lo nghĩ. Mỗi ngày, làm sao phải có đủ tiền để ngày đó, khỏi lén cơn. Chích choác thế nào để cờn đừng thèm được. Cờn mà mún được, kẽ như là chết nửa thân thể vì thiếu thuốc.

Đời chích choác chắc chắn là không thọ. Chỉ cần mỗi ngày làm 2 cữ, mỗi 3 phân khối là 5 niên sau thấy đời uể oải, mệt mỏi làm rồi! Sắp phải xoay tiền để đóng thuế... chủ trại hòn!

Sống cuộc đời khổ khốn như thế. Dân chích choác tim được cái gì ở chich choác. Phải chăng, có được phút chốc quên đời? Nhưng lại phải trả giá thật đắt: Thân xác như bị dày dặn trong địa ngục. Cuộc đời chích choác sẽ tàn dần theo ngày tháng; rồi có thể nǎn chết trong khâm lạnh, đầu đường xó chợ. Chết vì thiếu thuốc; vì sức lực đã cạn khô...

Đời chích choác! Ơi! đây khô ai và khốn nạn.

Trẻ già

Có bao giờ chúng ta nghĩ: một đứa trẻ 9 tuổi đã phải chích mỗi ngày 2 cữ, mỗi cữ 3 phân khối chưa? Chắc là chưa, vì ở trên thế giới này chưa nước nào có trẻ con ghiền như vậy. Trừ VN! Ở VN mới có, vì chỉ ở VN mới có những đứa trẻ bụi đời quá giỏi, mỗi ngày kiếm 1000, 2000 hay hơn nữa như thường!

Trẻ con VN giỏi nhất, kiếm tiền hơn cả người lớn! Chúng kiếm tiền bằng cách nào? Móc túi Mỹ, bán buổi ban đầu của thuở bụi đời. Lần trở

cần sa, bạch phiến cho Mỹ. Như thế, chắc chắn phải nhiều tiền. Tiền đầy túi. Có cơm ngon, nước ngọt, đi xi nê, cải lương lu bù. Như vậy trẻ con còn đòi hỏi gì nữa? À! còn cần sa, bạch phiến chúng chưa biết. Thế là! chúng sẽ thử và sẽ được Mỹ dạy cho tbử.

Mỹ về nước dân. Màng lưới cờn cùn hoạt động dữ dội. Trẻ con khó đua chen với người lớn trong việc buôn bán với quân đội Đồng Minh. Và như vậy, chúng phải trở về ngày ban đầu của thuở bụi đời. Lần trở

về này, trẻ con bụi đời sẽ mang theo đời chúng một bệnh ghiền!

Kiếm ăn ở người Việt, quả là tội cho trẻ con già! Ngày giờ, tiền ăn còn chẳng đủ, tiền đâu hút cần sa, hit bạch phiến. Ghiền quá, bèn đi «lương» đỡ cái gì, đi chich Maxiton Fort, morphine, cocaine pha với thuốc phiện cho đỡ ghiền!

Trẻ con VN đó, chúng từ 9 tuổi trở lên. Sống đầy rẫy ở những trung tâm chích choác.

ĐINH QUANG

Đời có được bao lâu

Nên yêu thương cho đầy con mắt

Tình có biết dậy sớm mai

Nên yêu thương cho ngập mày ngập mặt

Lúc chào đời anh biết phải yêu em

Đỗ Phan Xuân



NHỚ, LÀM THƠ YÊU EM

Đời có mộng mơ tí thôi em.

Anh có qua nhà thì nhớ cười em nhé

Tình có mộng mơ tí thôi em

Anh có qua nhà em nhớ cười nhẹ nhẹ

Trên đường về anh chắc sẽ làm thơ.

Tình chỉ mới ướm thôi em

Anh có vung vể thì nhớ đừng giận nhé

Đời có lẽ sinh ra ta

Yêu nhau rồi đời không còn làm mẹ

Sao ngập ngừng e ngại chỉ em.

Ngày tháng sẽ qua đi

Anh biết còn nhìn em trong sáng

Ngày tháng cuốn trôi mau

Em có bao giờ nhìn con nước cạn

Yêu nhau một ngày là sống vạn tuổi xuân

Một mai có xa nhau

Ta nhớ mình mình nhớ ta yêu dấu

Một mai có bạc đầu

Ngồi mà đếm sợi thời gian kỷ niệm

Đó một thời ta cắn...nhau đau

Đời có mộng mơ tí thôi em

Anh có qua nhà em nhớ đừng vội trốn

Tình có mộng mơ tí thôi em

Anh có qua nhà đừng giả vờ bẽ bông

Trên đường về anh chắc sẽ ngàn ngor

XA ĐẤU MÙA XUÂN

Như dòng sông cạn khô nước mặn

Như trái tim hết máu luân lưu

Như một đời mất tăm quá khứ

Như hồn anh thương tích quá nhiều

Không còn gì để mà nói nữa

Em mịt mù dẫu tích trong anh

(Sự mịt mù rất ư ngụy tín)

Ngay bây giờ và cả mai sau

Trời mùa đông buồn qua biên giới

Núi thì cao cây cỏ lạnh lung

Anh xơ xác như cây trại lá

Nhưng cây còn cỏ buồn sang xuân

Năm im nghe sầu vây tứ phía

Tình cũng xa bè bạn cũng xa

Chỉ nỗi chết tháng ngày gần gũi

Tháng ngày anh cũng đã mù lòa

Thế Phương





TRUNG CẤU Ý KIẾN BẢN ĐỌC ĐỜI VỀ ĐƯ LUẬT CĂN BẢN GIÁO DỤC

LTS : Tờ soạn Đời nhận được của nghị sĩ Đoàn văn Cầu, trong Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thương vien, một bức thư kèm theo bản dự luật căn bản giáo dục, đề nhờ báo Đời mở cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc. Trong cảnh huống bääng hoại của xã hội hiện tại, vấn đề giáo dục là vấn đề cấp thiết nhất, là cái «gốc» giải quyết mọi đồ vỡ, hồn lận : với nhận định kè trên, chúng tôi đăng tải dưới đây là thư và bản dự luật của Ủy ban Văn hóa Giáo dục. Với hy vọng bạn đọc sẽ tham gia ý kiến đóng góp.

Saigon, ngày 3 tháng 6 năm 1971

Kính gửi : Ông CHU TỬ chủ bút báo ĐỜI
Kính anh,

Tôi gửi kèm theo đây : Dự 'Luật căn bản giáo dục' dính theo một bản 'trình từ' và một bản 'tự ngôn'.

Luật này một nhóm Nghị Sĩ thân hữu trong đó có Nghị Sĩ Nguyễn Tư Bản Chủ tịch Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục Thanh Niên giao cho tôi dựa trên đạo luật 'Fundamental Law of education' của Nhật thảo và đã được đưa ra bàn cãi trong khuôn khổ Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục Thanh Niên Thương Nghị Viện nhiều lần từ 3 năm nay. Sở dĩ chúng tôi thận trọng như thế là vì đây là một đạo luật 'qui cù' (loi cadre) hoặc một đạo luật chương trình (loi programme) rất quan trọng cho tiền đồ văn hóa giáo dục nước nhà, và sẽ là kim chỉ nam cho nhiều đạo luật khác trong lãnh vực văn hóa giáo dục. Chúng tôi dựa trên một đạo luật của Nhật Bản bởi vì Nhật Bản là một nước tiên tiến mà phần nhờ văn hóa giáo dục và bối cảnh Nhật Bản có nhiều khía cạnh, sắc thái giống nước ta.

Tuy dựa trên một đạo luật của Nhật nhưng Anh thấy rằng chỉ dựa trên 'kiến trúc' của đạo luật mà thôi còn nội dung thì phải cho hợp với tình trạng Việt Nam nhất là ở đoạn mở đầu, ở điểm I nói về tiêu hướng và ở điều II nói về nguyên tắc.

Vì vẫn sợ còn nhiều sai lệch và nhiều thiếu

sót nên chúng tôi thành thật nhờ Báo 'Đời' làm cho cái việc 'trưng cầu ý kiến' đề sửa chữa và bổ khuyết nếu cần.

Xin cảm ơn anh và báo Đời
Thân
Đoàn văn Cầu

LUẬT CĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC

Ý chí của chúng ta là :

- Kiến tạo một Quốc Gia, dân chủ, văn hiến tiến bộ.
- Xây dựng một xã hội công bằng, lành mạnh lấy gia đình làm nền tảng, một nếp sống trật tự thăng bằng hạnh phúc.
- Đào tạo những công dân biết yêu chuộng sự thật và được phát triển về mọi mặt.

Nguyên vọng của chúng ta là tích cực góp phần vào việc xây dựng một nền an ninh và hòa bình thế giới lâu dài.

Công cuộc thực hiện lý tưởng trên phải đặt cơ sở trên sức mạnh và hiệu năng của Giáo dục.

Phù hợp với tinh thần Hiến Pháp 1.4.1967. Luật này đặt căn bản cho nền Giáo dục VNCH.

ĐIỀU 1 : TIÊU HƯỚNG.

Giáo dục nhằm phát triển con người toàn diện một cách liên tục, lấy Chân, Thiện, Mỹ làm tiêu hướng, luôn luôn duy trì sự điều hòa nhịp nhàng giữa hai khía cạnh tuyệt đối và tương đối.

Về phương diện bản thân: Giáo dục nhằm đào luyện con người lành mạnh về tâm trí cũng như thể xác, lấy tri si, tri túc, tri chí, dũng, cần, nhẫn kiêm làm khuôn thước đức lý, lấy tinh thần khoa học và cầu tiến hướng dẫn tri dục, lấy tinh thần tự túc, tự lập, tự chủ, tự cường và «tri hành hợp nhất» làm phương châm hành động.

Về mặt xử thế: Giáo dục nhằm :

- Đào luyện các đức tính : hiếu lễ, thành tin, liêm chính, khiêm cung, khoan hòa cần thiêng cho một nếp sống Nhân Nghĩa.

— Phát Triển :

- Lòng yêu nước, tinh thần phục vụ Quốc Gia, Dân tộc, Nhân loại.
- Tinh thần cộng đồng.
- Tinh thần trách nhiệm.
- Tinh thần kỷ luật.
- Gây ý niệm :
- Tôn trọng nhân phẩm,
- Yêu chuộng sự thật, công lý,
- Quý trọng những giá trị tinh thần cũng như sức cần lao.

ĐIỀU II : NGUYÊN TẮC.

- a) Giáo dục phải được đặt vào hàng Quốc Sách
- b) Văn hóa giáo dục phải được đặt trên căn bản Dân tộc, Khoa học, Nhân bản.

- c) Giáo dục phải được phổ biến rộng rãi, đặt trên căn bản dân chủ, tôn trọng «tự do dậy và học trên cấp bậc Đại học () với sự đóng góp và cộng tác của nhân dân.

- d) Giáo dục phải được đặt trên căn bản hợp tác quốc tế trong khuôn khổ hấp thụ, tuyên truyền, đồng hóa và ganh đua.

- e) Giáo dục phải đáp ứng được nhu cầu tiến bộ và nhu cầu phát triển xã hội.

- g) Công cuộc xây dựng và phát triển Giáo dục cũng như việc quản trị phải được tổ chức hợp lý, điều hành nghiêm chỉnh và tài trợ thích đáng.

ĐIỀU III : CƠ HỘI ĐỒNG ĐỀU TRONG LÃNH VỰC GIÁO DỤC

- Công dân nam nữ phải có cơ hội đồng đều để thụ hưởng giáo dục theo năng khiếu, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, giai tầng địa vị xã hội hoặc nguồn gốc gia đình.

- Nhà nước và các cơ quan công lập có thẩm quyền phải tìm biện pháp nâng đỡ những người có khả năng mà không đủ phương tiện để theo đuổi học vấn.

ĐIỀU IV : GIÁO DỤC CƯỜNG BÁCH

- Gia trưởng phải cho thanh thiếu nhi do mình nuôi dưỡng hay bảo trợ theo học trọn chương trình giáo dục cơ bản. Giáo dục cơ bản có tính cách cương bách và miễn phí tại các trường công lập.

ĐIỀU V : GIÁO DỤC HỌC ĐƯỞNG

- Các trường thành lập do luật định phải có tính cách công ích. Ngoài Nhà nước và các cơ quan công lập có thẩm quyền, chỉ có những pháp nhân và thê nhân hội đủ điều kiện luật định mới có tư cách xin mở trường. (2)

- Giáo chức các trường thành lập do luật định là công bộc của toàn thể cộng đồng. Họ phải ý thức sứ mạng và phải tận lực chu toàn bồn phận. Giáo chức phải tuyển chọn, huấn luyện đúng mức. Do đó địa vị xã hội của nhà giáo phải được kính trọng và họ phải được bảo đảm một đời sống khả quan và xứng đáng.

ĐIỀU VI : GIÁO DỤC NGOÀI XÃ HỘI

- Nhà nước và cơ quan công lập có thẩm quyền phải cố gắng khuyến khích việc học trong gia đình, nơi làm việc hay bất kỳ ở đâu trong xã hội.

- Nhà nước và cơ quan công lập có thẩm quyền phải cố gắng thiết lập những cơ sở giáo dục như thư viện, bảo tàng viện, hội trường v.v... sử dụng tối đa các trường sở cũng như áp dụng mọi phương pháp giáo dục thích nghi.

- Nhà nước và cơ quan công lập có thẩm quyền phải khuyến khích những phong trào bồi dưỡng, đức, thê và phát huy tinh thần đồng đội.

ĐIỀU VII : GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

- Kiến thức về chính trị là một yếu tố trong việc giáo huấn để tạo thành những công dân sáng suốt. Tuy nhiên học đường phải tránh những hoạt động và việc giảng dạy nhằm ủng hộ hay chống đối bất kỳ một đảng phái hay hội đoàn dù hợp pháp.

ĐIỀU VIII : GIÁO DỤC VÀ TÔN GIÁO

Giáo dục phát huy tinh thần tôn trọng :

- Tự do tín ngưỡng.
- Đơn vị tôn giáo trong xã hội
- Tuy nhiên học đường công lập phải tránh những hoạt động và việc giảng dạy thiên vị bất kỳ một tôn giáo nào.

ĐIỀU IX :

Những đạo luật thích ứng sẽ được ban hành để thực thi những điều khoản trên đây.

ĐIỀU X :

Luật này sẽ đăng vào Công Báo Việt Nam Cộng Hòa.

(1) Tự do dạy và học : Academic freedom

(2) — Khoản này cần xét thật kỹ, có nên chỉ cho phép nhân hội đủ điều kiện luật định mới được mở trường như ở phần nhiều các nước tiên tiến để tránh sự quá vui lợi trong lãnh vực giáo dục; ; trong trường hợp này phải có thời gian chuyển tiếp để điều hòa sinh hoạt học đường nói chung.

Về việc ngưng bắn tại Việt Nam



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Tình hình quốc tế hiện nay cho thấy : việc ngưng bắn tại VN đang có cơ thành tựu. Từ lâu, những người yêu chuộng hòa bình đều muốn có một cuộc ngưng bắn trước khi thảo luận để đi tới một cuộc đàm xếp chính trị nhằm kết thúc trọn vẹn chiến tranh VN. Điều này không thực hiện nổi vì quyền lợi và mưu đồ của các phe lâm chiến. Nhưng đến nay cũng vì quyền lợi và nhu cầu của các phe lâm chiến mà một cuộc ngưng bắn cần phải được thực hiện.

Đối với phe bên kia, ngưng bắn để tiếp tục thảo luận về chính trị, đương nhiên không thể được họ chấp nhận, vì rằng : cuộc chiến tranh do họ chủ trương không có một chiến tuyến cụ thể, mà ngưng bắn đâu ở đó thì họ lâm vào thế lộ mục tiêu và cô lập, hơn nữa không có tiếng súng, họ không thể còn lý do để gây áp lực với hội nghị, bởi thế họ cố đòi cho bằng được việc giải quyết chính trị trước khi thực hiện việc ngưng bắn.

Đối với VNCH thì việc ngưng bắn tức khác trước khi tới một giải pháp chính trị, nói chung ra thì có rất nhiều ưu thế : Dân chúng lấy lại được tinh thần sau nhiều năm tháng chiến tranh, buộc phe bên kia phải lộ diện ở các vùng nhất định để dễ kiểm soát. Nhưng mặt khác không phải là không có những khó khăn do việc hỗn loạn bởi họ gây ra, nếu giới lãnh đạo chính quyền không có chính sách tốt.

Đối với Hoa Kỳ chiến tranh Việt Nam chỉ là nhịp cầu giải quyết vấn đề Trung Cộng, vấn đề Trung Cộng phải được giải quyết trước thi chiến tranh Việt Nam mới được giải quyết sau. Chính vì vậy mà một cuộc ngưng bắn để giải quyết riêng cho vấn đề Việt Nam không phải là điều Mỹ mong muốn.

Đến nay thì tình thế đã đổi mới, Mỹ sau khi đã thử thách khả năng và thiện chí sống chung hòa bình của Trung Cộng. Mỹ thấy rằng Trung Cộng lại cũng không phải là một nước chống Mỹ quá khích như lời lẽ tuyên truyền cổ hủ của chính Trung Cộng.

Thực ra Trung Cộng muốn có tư thế pháp lý đối với quốc tế, hơn lúc nào, lúc này, khi mà Mao

Tr. Đồng chưa bao giờ nói bộ của TC còn thống nhất, TC muốn thực hiện được thế bang giao đẹp với các cường quốc, để tránh tình trạng bị瓜分, khi từ nội bộ Trung Cộng phân hóa,

Để sống chung hòa bình với Trung Cộng, để chấp nhận Trung Cộng vào Liên hiệp quốc Mỹ đã dùng chiến tranh VN để tiến sát nách TC, đồng thời cắt tất cả vây cánh của TC ở khắp nơi trên thế giới, với sự đồng tình và tiếp tay của Nga. Nhưng đến khi TC chịu bước lại với Mỹ thì vấn đề khó khăn của Mỹ lại là Nga. Thế nên chiến tranh VN còn có tác dụng là làm tiêu hao kinh tế Nga, qua việc Nga phải tiếp tế cho BV.

Đến nay thì chính Nga cũng muốn có hòa bình tại VN, để lo cứu vãn Đông Âu. Nghĩa là cả Nga Mỹ Tầu đều đã tiến tới một sự thỏa thuận (dù vô tình hay cố ý, chấp nhận hay bất đắc dĩ) là phải ngưng bắn tại VN. Có điều còn trực trặc là vận mệnh của BV hiện nay sẽ thuộc về Nga hay về Tầu hoặc vẫn trong tình trạng lấp lửng.

Vẫn trong tình trạng lấp lửng thì vấn đề kết thúc chiến tranh phải được cả Nga lẫn Tầu đồng ý về một giải pháp nào đó. Điều này thật khó kiểm. Vì rằng cả Nga lẫn Tầu tuy không còn đủ sức chiếm thêm đất đai của thế giới tự do nhưng họ vẫn muốn duy trì ảnh hưởng ở các nước đàn em của họ, nhất là đối với Bắc Việt. Nga được Bắc Việt thì còn có hy vọng đặt được quyền lợi của họ tại Á châu. Tầu được BV thì có nghĩa là đặt được một bàn chân vào mọi biến cố tại Đông Nam Á trong tương lai.

Nếu chiến tranh còn tiếp tục thì Nga có nhiều hy vọng nắm lại được BV, nhưng nay Mỹ không thể duy trì chiến tranh VN lâu hơn nữa, nên Nga khó có thể duy trì thế đứng tại BV. Chính vì vậy mà lần lần BV phải nghiêng về Trung Cộng. Dù cho cảnh thân Nga tại BV có muốn duy trì liên hệ với Nga cũng khó được nếu Nga không có kế hoạch nào đó để giúp phe của họ ở BV thanh toán hết phe thân Trung Cộng.

Như vậy quyền lợi của Nga ở Á châu mỗi ngày một suy sụp, Mỹ muốn giải quyết vấn đề chiến

tranh Việt nam mà không để Nga phải chống đối, thì Mỹ phải tìm cách trao đổi với Nga ở nơi khác. Cơ chế điều này đã được giàn xếp ôn hòa, nên Nga chẳng những không làm khó với Mỹ mà vấn đề giảm vũ khí chiến lược giữa Nga Mỹ đã tiến được bước đầu.

Hiện nay Chủ tịch Lõ, ông Nicolae Ceausescu đang được Mỹ ủy thác làm trọng gian trao đổi quan điểm và điều kiện với Bắc Kinh và Hà Nội để chấm dứt chiến tranh VN cho thấy Mỹ đã chuyển hướng nói chuyện từ Nga, qua Trung Cộng về vấn đề Đồng dương, có nghĩa là Mỹ đã giàn xếp xong với một đối thủ Nga để chỉ còn lại đối thủ là Tầu trong vấn đề VN nữa mà thôi.

Chính vì vậy mà ta thấy rằng con đường dẫn tới ngưng bắn tại VN đã bớt đi được một khó khăn quốc tế. Liệu Trung Cộng có chấp thuận một cuộc ngưng bắn tại VN nội trong năm nay hay không, đó là điểm chính và cũng là then chốt của vấn đề được bàn ở đây.

Bằng đó sự kiện cho ta thấy: Trung Cộng đã có một quan niệm mới về một cuộc sống chung giữa thế giới, dành rằng không thể tin tưởng triệt để vào lời nói của họ được, nhưng ít ra trong lúc này lời nói đó cũng đã biểu hiện được mối quan tâm của TC về việc họ đang tích cực vỗ ve khắp thế giới để được chấp nhận vào LHQ.

Nhưng một khi họ đã được vào LHQ, tức lãnh thổ của TC được quốc tế bảo đảm lúc đó không ai cầm họ phát động những cuộc chiến tranh phá hoại khắp nơi. Chính vì điểm đó mà các quốc gia còn nghi ngại không biết có nên để TC vào LHQ trong năm nay hay không.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là Mỹ. Tầu cộng có thể vào Liên Hiệp Quốc được hay không là do Mỹ có chấp nhận hay không. Để cho Mỹ chấp nhận ít nữa Trung Cộng phải tỏ thiện chí với Mỹ qua vấn đề Việt Nam. Thế nên có nhiều hy vọng là Trung Cộng đang cố gắng đẩy Bắc Việt vào thế phải chấp nhận một cuộc ngưng bắn tại Việt Nam trước khi Liên hiệp Quốc họp khoáng đại vào cuối năm nay để bàn về việc thâu nhận Trung Cộng.

Nếu cuối năm nay mà không thực hiện nổi một cuộc ngưng bắn tại Việt Nam thì vấn đề Trung Cộng vào LHQ phải hoàn tất năm 72. Trong những tháng đó biết đâu chẳng có những biến cố khác sẽ là cho tình hình đổi mới. Vì dù sao bên cạnh vấn đề Mỹ Trung Cộng còn có sự hiện diện của Nga và Anh, thế nên Trung Cộng là nước sốt ruột nhất về vấn đề ngưng bắn tại Việt Nam.

Ngưng bắn tại Việt Nam phải thực hiện như thế nào ?

Đành rằng các thế lực quốc tế đều đang tiến đến thỏa hiệp ngưng bắn tại Việt Nam, nhưng điều khó ở đây là sẽ ngưng bắn như thế nào ?

Xét theo tình thế hiện nay, sau khi VN mở rộng chiến trường qua Miền, Lào, lực lượng chính quy

của cộng sản phải ứng phó ở hai nơi đó, thi trong nội địa VN chỉ còn lại bị kích, cán bộ chính trị và số dân chúng đã được Cộng sản tổ chức, để sẵn sàng tư thế trước vào một cuộc đấu tranh chính trị lâu dài. Đây là một thắng lợi của chính trị Mỹ.

Từ trước tới nay, Mỹ lấn Việt đều đưa ra quan điểm hẫu dứt khoát rằng sẽ có 1 cuộc bầu cử để cho dân chúng VN quyết định vận mệnh của mình, đồng thời từ đó làm căn bản kết thúc chiến tranh. Vì tin tưởng như thế nên sau khi lực lượng chính quy buộc phải chạy sang Miền Lào, Cộng sản đã cho học tập và chuyên hướng đấu tranh vào bầu cử.

Giờ đây tình thế đổi mới nghĩa là cần phải ngưng bắn để các thế lực quốc tế tỏ thiện chí với nhau thì tổ chức cộng sản không còn đủ tư thế nắm giữ tại nội địa VN những khu vực lớn nữa. Vậy thì theo kinh nghiệm mà Mỹ đã thực hiện được ở Do thái, cuộc ngưng bắn tại Việt Nam phải là một cuộc ngưng bắn tại chỗ. Rồi sau đó mới bàn tới vấn đề chính trị.

Nếu quả tình Mỹ đã thỏa thuận với Nga và buộc Trung Cộng phải chấp nhận điều kiện ngưng bắn đó, thi Cộng sản tại VN khó kiểm được những khu vực rộng lớn để dung thân. Hơn nữa sau cuộc ngưng bắn đó là tiếp tới một giải pháp chính trị. Nếu dốc toàn lực để nỗi lòng chiếm cứ các vùng nhất định thì cộng sản sẽ bị thiệt trong giải pháp chính trị tương lai. Mà không nỗi lòng chiếm từng vùng nhỏ thì bị thất thế nhân tiên. Muốn nỗi lòng chiếm từng vùng rộng thì phải có chủ lực quân, mà hiện chủ lực của họ thì đang ở bên Miền bắc Lào.

Chính vì thấy thất thế ở nội địa VN, mà cộng quan gia tăng chiếm cứ vùng Hạ Lào nhằm nối liền B.c Căm Bốt Hạ Lào với BV rồi chắc cộng sản sẽ phải đề nghị ngưng bắn toàn bộ Đồng dương, để借此 thời lâu dài trong tương lai. Đồng thời Cộng quan cũng tăng thêm lực lượng để chiếm cứ một vài vùng rừng núi Cao nguyên để có cơ sở cho Mật Trận Giải Phóng Miền Nam.

Đến đây ta thấy rằng trong những ngày sắp tới nghĩa là trước khi tình thế quốc tế đây tới việc phải có ngưng bắn. Chắc chắn cộng quan sẽ dùng hậu cứ tại Hạ Lào để tấn công vào vùng Cao nguyên của VNCH. Chiến tranh ở đây sẽ ác liệt, và cũng từ đó cuộc chiến ở đây cũng là trận đánh cuối cùng tại NVN như trước đây chính vùng Cao nguyên đã xảy ra những trận đánh lớn mở màn cho cuộc chiến tranh kỹ thuật mà Cộng sản phát động tại NVN



Vững như tượng đồng

Cứ mỗi lần có một vụ DB bị xúc phạm người ta lại kêu àm lên : «Chế độ Dân Chủ đang bị đe dọa !» Hồi xảy ra vụ Trần ngọc Châu cũng vậy, mà bây giờ xảy ra vụ Ngô công Đức bị bắt, ra tòa và tha bổng cũng vậy.

Nhưng coi bộ các lời cảnh cáo trên không có hiệu quả bao nhiêu. Trần ngọc Châu vẫn được dân chào và hộ tống trọng thể, ra xử ở tòa quân sự, tòa quân sự bị Tối Cao Pháp Viện phán vi hiến, Trần ngọc Châu bị vẫn giam trong Chí Hòa. Chế độ Dân chủ vẫn còn nguyên, ít nhất thì các cơ chế vẫn vững vàng, Tổng thống, Quốc hội, Tối cao Pháp Viện vẫn còn đó.

Như vậy là chế độ dân chủ của ta làm bằng thép. Một thứ thép rất tốt, nếu không phải thép của US Steel Company thì cũng là thứ của Nippon Steel Company.

Nhờ làm bằng thứ thép tốt, nên dù có bao lời đe dọa «Dân chủ bị xụp đổ» mà nền dân chủ vẫn cứ đứng ý ra không chịu sụp. Giống như 2 pho tượng đồng đền trước cửa Quốc hội, bao nhiêu DB đòi phá đi, mấy ông bộ trưởng tuyên bố sẽ phá đi, vậy mà 2 pho tượng vẫn vững như Cửng. Một ông thầy địa lý Tàu có mách ông Đạo Cây rằng tất cả sự vững vàng của chế độ hiện nay đều nhờ vào thế đứng của 2 pho đó. Hai pho tượng còn thi chế độ ta vẫn còn, bao giờ phà hai pho tượng đi thi chế độ mới bị đe dọa.

Bản đạo tiết lộ tin mật trên, xin quý vị đừng cho tại Cộng sản nói biết. Mai mốt phái đoàn Cộng sản ở hội đàm Ba Lè sẽ không đặt điều kiện tiên quyết là đòi rút bỏ ba ông Thiệu - Kỳ - Khiêm, chúng chỉ đòi phả bỏ 2 pho tượng đồng đền kia thôi. Khi đó ta mới lo sợ. Khi đó chế độ mới bị tấn công vào yếu huyệt, chờ bây giờ thì dù 3 ông Thiệu - Kỳ - Khiêm có đi chỗ khác, chế độ ta vẫn cứ vững như tượng đồng.

Kỷ lục bần tiện

Sau khi ông DB Ngô công Đức bị bắt, nhật báo Tin Sáng của ông Đức đã đặt một cái tit tầm cỡ : «Kỷ Lục Bần Tiện».

Không biết bốn chữ Kỷ Lục Bần Tiện đó được gán cho ai.

sinh tử phu

ÔNG ĐẠO CÁY

Tháp thi gán cho chánh quyền ở tỉnh Vĩnh Bình. Cao thi gán cho chánh quyền trung ương. Cao hơn nữa thi... thôi chả nói, sợ mất tình hữu nghị.

Nhưng chính quyền trung ương chưa tổ thái độ gì về vụ DB Đức bị bắt. Chính quyền chỉ giúp việc thông tin nhanh chóng là dài truyền hình VN đã tường thuật rất mau lẹ và đầy đủ các sự kiện xảy ra khiếu cho ông Đức bị bắt (theo nhận xét của báo Chính Luận thì việc thông tin trên còn nhanh chóng hơn cả các tin tức về chiến cuộc Hạ Lào khi đang xảy ra).

Vậy chữ ký lực bần tiện, nếu coi là một lời xỉ và, mới chỉ được nhầm với chính quyền cấp tỉnh.

Theo nhận xét của bản đạo thì có mấy điểm sau đây đáng coi là bần tiện :

— Thứ nhất, vụ đánh lộn giữa ông DB và ông Chủ tịch Hội đồng Nghị viên tỉnh đã xảy ra trong một quán ăn. Chuyện chi chó chuyện gây gổ trong quán ăn quả thực là một chuyện bần tiện.

Đại khái như vậy cũng đáng nêu thành thich là kỷ lục bần tiện rồi.

Kỷ lục về đại lượng

Theo tin các báo thì ông nghị viên BS Gia đã phun la ve vào mặt ông dân biểu Đức khiến ông Đức nổi nóng, thoi vào mặt ông Gia. Các ông đều là Đại diện dân, mà Điện là cái mặt. Vậy mà các ông không biết kính trọng cái mặt của nhau, thì mặt dân các ông coi vào đâu ? Hai chuyện bần tiện.

— Ông nghị viên Gia vốn là bác sĩ. Làm bác sĩ mà không biết rằng

ngum lade phun vào mặt người ta là một điều rất mất vệ sinh. Lỡ ông Gia mắc bệnh truyền nhiễm thì kể như ông đã cố ý truyền vi trùng cho ông dân biểu. Hai ông sắp tranh nhau ghế dân biểu Vĩnh Bình, ông Gia hạ ông Đức trước bằng cách truyền bệnh, dùng vi trùng để đánh đổi thủ. Ba chuyện bần tiện.

— Sau khi bị ông Đức đánh thương, ông Gia trốn biệt không chịu tiếp nhà báo. Có tờ báo đặt nghi vấn là ông Gia bị thương rất nặng, nên không muốn nhà báo thấy. Nhưng giấy chứng thương lại ghi rằng ông Gia bị «mất năng lực» trong 20,30 ngày. Một bác sĩ bị đánh thương nặng như vậy mà không biết tự lượng sức, còn đem em đến bao vây đòi đánh lại ông Đức. Không biết bảo trọng tấm thân ngàn vàng của mình đang gánh trách nhiệm với dân, mà đi báo thù riêng bằng cách thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Bốn chuyện bần tiện.

Tương phản với chữ Bần Tiện là chữ Đại Lượng. Nhân kiêm điểm các thành tích bần tiện ta mới có dịp nhớ lại các thành tích về tấm lòng Đại Lượng của chế độ.

Thí dụ như ông dân biểu Đức chỉ vì vụ đánh lộn xoàng mà bị bắt giam. Trong khi đó thi trước đây ông dân biểu Phạm Chí Thiện

bị bắt quả tang mang 4 ký bạch phiến mà sau khi đến Biện lý lấy khẩu cung xong lại được tha cho về nhà. Điều đó chứng tỏ chánh quyền trung ương rất đại lượng, ít nhất là với một dân biểu thân chánh quyền,

Trước vụ Phạm chí Thiện, dân biểu Nguyễn văn Chính thuộc phe nhà nước, cũng bị bắt quả tang tiền lậu, vậy mà cho tới nay cũng chưa hề bị thôp cổ, chính quyền trung ương nên noi gương tỉnh Vĩnh Bình để nêu cao tinh thần thượng tôn luật pháp vậy.

Một tấm gương về đại lượng nữa là ông Đạo Hò hữu Tường bị bạn đồng hành Trần kim Thoa xé áo, giựt khăn, ném túi vải, làm đứt tràng hạt, lại còn dọa chụp váy lên đầu, vậy mà ông Đạo Tường không đi kiện thưa cho lính bat bà Thoa bỏ bớt. Cũng một tấm gương đại lượng.

Một tấm gương khác nữa là ông tỉnh trưởng Bạc Liêu. Báo chí đã loan tin hồi tết ông DB Dương văn Ba cùng đánh lộn với ông tỉnh trưởng Bạc Liêu. Đáng lẽ câu chuyện trên rất bần tiện, vì 2 ông đánh lộn nhau trong lúc nhậu say. Vậy mà nhờ tấm lòng đại lượng của cả 2 ông nên không ông nào bị bắt bỏ bớt.

Thành tích đại lượng sau cùng là thành tích của HNV.

Chỉ cần 92 phiếu của dân biểu cũng đủ để thông qua điều 10 khoản 7 của đạo luật bầu cử tổng thống. Vậy bữa nay có tới 102 phiếu thuận để thông qua như vậy hoặc là HV quá rộng rãi chi thêm 10 phiếu phụ trội, hoặc là người chi tiền chi quá rộng rãi, xa xỉ những anh nhện bao thư rồi vẫn phản phé nên chi thêm 10 bao nữa ! Mỗi bao thư giá bao nhiêu ?

Thể thao bình dân

Nước Anh có môn thể thao phổ thông là đá banh. Với nước Mỹ là base-ball với Trung cộng bây giờ là đánh bóng bàn.

Còn VN?

Thí dụ như ông dân biểu Đức chỉ vì vụ đánh lộn xoàng mà bị bắt giam. Trong khi đó thi trước đây ông dân biểu Phạm Chí Thiện

coi ông Tống T. nói lại ra sao. Trò chơi thể thao này hơi giống trò Wrestling, vì luật lệ rất tự do, không ngắt nghèo như đánh quyền Anh. Nhìn lúc Tivi Mỹ bỏ giờ Wrestling dân chúng ngày nay không có trò giải trí nào khác hơn môn thể thao mới này.

Thí dụ chiều 2-6 Phó TT tuyên bố rằng năm 67 ông mà muốn làm TT thì dễ ợt. Sau đó vì có sự thỏa thuận nên ông mời nhường cho ông Thiệu.

Sáng hôm sau, đến lượt Tổng Th. tuyên bố rằng điều đó hoàn toàn thất thiệt.

Bữa trước ông Phó nói rằng nếu ông muốn an nhàn thi ông cứ việc tiếp tục làm Phó trong 4 năm nữa. Nhưng ông cho biết không thể tiếp tục hưởng thụ thi không muốn đồng lõa với những kẻ phản bội quốc dân. Lần này nếu ông ra mà thất bại thì đất nước tiếp tục đến tối đau thương vì sức mạnh của bọn ma giáo vẫn còn,

Ông Phó sau đó chủ thich thêm rằng : «Tôi không hề nhắc tới tên ông Tổng Thống Thiệu đâu nhé !»

Sáng bữa sau, trái banh lại sang phần đất của ông Chánh. Ông Tổng Thống đã tuyên bố : chưa hề thấy một nước nào có ông Phó Tổng Thống lại chỉ trích chánh sách của chính phủ và của Tổng Thống như ông Phó Kỳ đang làm. Và ông nhắc nhở nếu ông Phó Kỳ muốn chỉ trích thì nên từ chức PTI trước đã.

Có lẽ lời khuyến cáo này rất đáng chú ý. Vì trò chơi thể thao nào cũng cần phải có luật lệ, nhất là trò trị quốc.

Kể từ thời Đại Hiến chương



Magna Carta đến nay, quyền lực của kẻ mạnh, quyền lực của thần thánh đã được thay thế bằng quyền lực của khế ước. Khế ước của xã hội là luật lệ của cuộc chơi. Chính vì vậy mà trò Boxing có vẻ văn minh và tao nhã hơn trò Wrestling.

Nay ông Chánh và ông Phó coi như ở cùng một đội banh, bảo vệ một khuôn thành. Bỗng dung giữa trận đấu, có một đấu thủ lại tự ý đá banh vào khuôn thành của mình. Khách giả bình dân thấy vậy chắc là khoái lắm. Coi đá banh đã khoái, mà lại có cả màn hài hước thì khoái chí tử rồi. Nhưng nếu cái mừng đó cứ tiếp tục hoài thì khách giả sẽ chán. Đến khách giả bình dân nhất cũng phải đứng dậy la ó.

Vậy ước mong quý vị nâng cao trình độ thể thao của nước nhà.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kinh
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sú Xò (VN). Dù!
dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khua học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giửa : Vũ Trụ - Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tò
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bồ sinh lực răng. Giả chua
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KY 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quęo (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lãm Cholon. Thuốc Cao 50\$
Nước 35\$ sấp lên...



VĂN NGHỆ MIỀN BẮC

CẦN CƯỜI

● NGUYỄN TUÂN

LTS.— Nhiều bạn đọc ngỏ ý muốn biết sự thật về sinh hoạt văn nghệ miền Bắc ra sao, đời sống của đồng bào miền Bắc ra sao. Muốn biết sự thực về sinh hoạt miền Bắc, không gì bằng giới thiệu một số sáng tác của miền Bắc. Qua những sáng tác này bạn đọc sẽ có một ý niệm trung thực về đời sống của đồng bào miền Bắc. Do đó, bắt đầu từ tuần này, Dời sẽ lần lượt làm công việc giới thiệu kè trên.

Bài «Cần cười» mà chúng tôi đăng tải nguyên văn dưới đây là một tham luận của nhà văn Nguyễn Tuân đọc tại Đại Hội các nhà văn Việt Nam họp ngày 10-1-1963.

Nguyễn Tuân là một nhà văn tiền chiến với tiếng là ông vua «phúng thế ngao vật» ông vua tếu, vua chửi đồng, Sống dưới chế độ miền Bắc, nhất định Nguyễn Tuân phải thêm cười, thêm chửi đồng nhưng sức mẩy Nguyễn Tuân dám cười. Do đó, trong bài tham luận này, Nguyễn Tuân đã lên tiếng kín đáo chống lại cái «tinh thần khó dám dám» cù không thêm cười của văn nghệ miền Bắc.

Thủ quân đoàn bóng bàn Hoa Kỳ sau chuyến viếng thăm Trung Hoa Đỏ, đã viết trong cuốn hồi ký, rằng trong suốt thời gian viếng thăm Trung Hoa Đỏ, anh chưa hề lúc nào bắt gặp cái cười của một thiếu nữ Trung Hoa, thì ra, trong thiên đàng cộng sản không ai được phép cười vì «cười là vũ khí của kẻ yếu»

Vốn dân tộc ta gồm nhiều mặt. Tiếng nói dân gian, tiếng nói văn học. Tranh gỗ. Tượng gỗ, đá, đồng. Tuồng, chèo, múa, nhạc. Kiến thiết đình đài, rau nướng mặn, ngọt, vân vân. Vành là 1 cái vốn cười nó không gì khác hơn là 1 cái vốn triết lý thực dụng trong đời sống. Vốn cười tích lũy qua nhiều đời ấy gồm những chuyện vui cười vừa dì dỏm vừa đốp chát, vừa thanh vừa thô. Cụ thể và phổ biến là truyện (ngắn) Tiểu lâm.

Mim cười, cả cười, cười nứa miệng, cười đồ quán xiêu đình, cười như con tinh xé lụa, cười như nắc nẽ, cười như ri ám, cười như đười ươi, cười hổ nứa cài răng...

Đến như cái cười tiếu lâm, thì tôi rất lấy làm suy nghĩ về cái triết lý của nó. Vâng, cái cười ấy mang trong mình nó một cái triết học nào đó về sự sống Việt nam. Có thể là người xưa chỉ cười thôi, không nên nó lên thành hệ thống thành lý luận gì cả. Có thể như thế đấy, nhưng tôi, vẫn tin rằng trên cái rừng cười góp lại do rất nhiều cây cười nhiệt đới đó, phải toát ra một cái gì thiêng liêng, thiêng liêng như mọi kinh nghiệm về sự sống còn của một tập đoàn con người Tiểu lâm làm cho ta cười. Bên trong cái cười hồn nhiên và tinh nghịch đó, bên trên cái cười vệ sinh và khoai trả đó, còn phải có một lý lẽ đứng đắn gì của luân lý nữa kia. Tôi nghĩ rằng con người Việt Nam vốn có một tập chuyện vui Tiểu lâm đó, cũng chẳng khác chi đất nước Việt Nam vẫn có một cái vườn hoa không lồ quanh năm nở hoa, bát kề mua gì, nắng gì, gió gì, mưa gì. Tiếng cười đó rất cần thiết cho cuộc sống tinh thần của con người Việt Nam, cũng như hoa nở bốn mùa trên cỏ ta, trên cây ta, là rất cần thiết cho một đất nước Việt Nam dữ dội luôn luôn phải chống bão, chống hạn, chống sâu, chống lũ, chống lụt. Thiên nhiên ta quái ác như thế, xã hội cũ xưa ở ta tàn khốc như thế, nếu không có hoa nở trường kỳ như vậy, nếu không có tiếng cười rền như vậy, thì cũng khó mà tồn tại được như thế này cho đến hôm nay.

Tôi nghĩ rằng mọi con người Việt Nam làm chủ tập thể trên cõi quê này, tôi nghĩ rằng những người trí giả thức giả Việt Nam không ai nỡ từ chối cái gian khổ đó, ai ai cũng đều ít nhiều có cái tinh thần chịu khó và muôn vượt khó đó.

Tôi không tránh tránh cái phần khổ và khó chung đó, nhưng chỉ xin thêm rằng: chịu đựng gian khổ, muôn tiến lên hạnh phúc thì phải vượt khó, nhưng đừng có khó đam đạm. Nhà thi nghèo, việc thi nhiều, may thi ít, thịt con thiêu, nhưng hãy cười lên. Không hề gì lầm, nếu ta biết cười. Ta cũng leo dốc, cũng lên thác, nhưng phải cười lên... Lạc quan xã hội chủ nghĩa. Lạc quan, có nghĩa là cái vui đó phải công khai ra thành tiếng cười. Từ nghìn xưa phong kiến Tầu và thực dân Tây, từ những thuở nhân dân lao động ta chưa nấm được chính quyền con người Việt Nam chân chính ta vẫn áp ủ một tiếng cười dân tộc. Nay ta đã giành được chính quyền ta tại càng phát huy cái cười truyền thống đó. Chê độ ta có rất nhiều tiếng hát. Nhưng tiếng hát còn phải còn phải kèm vào đấy nhiều của cười tiếng cười mỉa, cười tủm tỉm hoặc cười nứa miệng, hoặc là cười phá lèn, cười rõ lèn, cái đó xin cứ theo tùy thích của mỗi người.

Nếu các bạn nhà văn đồng nghiệp của tôi cùng nhận định với tôi rằng tiếng cười bây giờ đây là một nhu cầu của sự sống đang có những khó khăn của trưởng thành, nếu các bạn văn xuôi của tôi cũng thấy như thế, thì tôi xin có một đề nghị, là

xin các bạn đưa cái cười vào những trang viết của các bạn. Đưa cười vào kịch, vào ký, vào truyện, truyện ngắn, truyện dài, truyện phim. Tiếng cười ấy, cho đến nay, chỉ mới loáng thoáng trên mặt tờ báo, ở một xó trang, hoặc cuối một trang.

Tôi muốn được từ nay thấy nó nằm ở giữa lòng sách in, ở giữa những cuốn sách đứng đầu nhất của ta. Khi mà những người tạo hóa trong lãnh vực văn nghệ có ý thức về cái cười vui sống, thì hình tượng nghệ thuật của chúng ta sẽ cười nhảm vật ta sẽ cười, độc giả của ta sẽ cười. Tiếng cười của những bạn đọc lao động chân tay và trí óc sẽ vang vọng và ảnh hưởng trở lại chúng ta. Những ảnh hưởng qua lại của tiếng cười!

Trước đây, người ta lập luận rằng tiếng cười là vũ khí của kẻ yếu. Đó là một quan niệm lỗi thời rồi về tiếng cười. Nếu trong sự sống ngày nay vẫn còn ít nhiều tiếng cười thiếu vệ sinh của những người nhát và yếu, thì cái đó nghĩa là tiếng cười không có tính chất tích cực. Tiếng cười, thực chất nó là cái gì của cách mạng. Tiếng cười là một cái gì thuộc về sinh lý và những tâm lý của những con người lạc quan và lanh lợi cách mạng. Cho nên bên cạnh những bản hùng ca, còn phải thêm những bản hài ca nữa. Tiếng cười của ta như một nền nhạc đậm cho những bản anh hùng ca của thời đại gian nan, nhưng rất lớn lao của lớp lớp quần chúng lao động đang tiến lên theo Đảng, với cái khí thế của những con người quyết tâm cải tạo xã hội và thay đổi thiên nhiên, hình thành 1 bộ mặt mới cho đất nước quê hương.



Mỗi thời đại có một lối cười riêng của nó. Thời đại ta là của những con người lao động tận dụng chân tay trí óc mình cũng là máy móc cơ giới của viện trợ quốc tế, để bắt cho bánh xe lịch sử mới. Và nói như cách của Mác đã nói chúng ta quyết tâm vĩnh biệt dĩ vãng với một tiếng cười. Tiếng cười của chúng ta là những câu hỏi, là những điệp khúc dồn ta, của những con người hăng say kiến thiết. Nơi bắn bão cáo tố ồn ào của đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ III, tôi nhất trí với nhà văn Đặng thái Mai nhận định về cái cười của nhà văn hài hước trong chế độ ta... «Nhà văn hài hước của chúng ta ngày nay không phải là vai hè của chế độ phong kiến bồi nhợt mũi đê cho bọn quý tộc mua vui, cũng không phải là lối xỏ xiên (...) và chân chưởng của xã hội tư sản...»

Tập truyện ngắn dài gian Tiếu Lâm của ta có đến một trấn bốn mươi lăm truyện (theo bản in năm 1957 của nhà xuất bản Văn Sứ Địa), truyện nào cũng được một tiếng cười, mỗi truyện một vẻ cười, ở truyện này thì tiếng cười bất lò xo mà tung lèo, ở truyện kia thì tiếng cười như bom nổ chậm, và vân vân. Tìm ở Tiểu lâm một khoé cười, một nét cười, một khía cạnh của cái cười nhiều tính chất về sinh và vui sống. Nhưng, theo tôi nghĩ, còn tìm ở Tiểu Lâm một cái gì có tính chất kỹ thuật và nghệ thuật viết truyện ngắn thật ngắn nữa. Nhiều truyện Tiểu Lâm chỉ ngắn không tới mười dòng. Như truyện kể lại cái việc anh nhà nghèo phải đứng quạt hòn thằng nhà giầu.

Lập trường giai cấp rất vững, và trong nghệ thuật cười Việt Nam, lại phảng phất một cái gì rất là u-mua (humour) Âu Châu. Nó rất hồn nhiên mà cũng rất là trí tuệ. Sở cống (Tchekhou) nổi tiếng vì những truyện ngắn hóm hỉnh viết rất ngắn. Nhưng, nói chung, so với truyện vui Tiểu Lâm, thi Tchekhou vẫn cứ là người còn dài dòng về truyện ngắn.

Truyện ngắn Tiểu Lâm viết ngắn gọn, nhưng vẫn đủ chỗ để đi vào tâm lý, vào cái lối của nhân vật. Như trong truyện số 60 chẳng hạn. Chỉ vỏn vẹn có 18 dòng (không trang in tiêu thuyết) mà phần lớn là đối thoại, tức là lời của mỗi dòng còn lại còn bị xén bớt đi nữa. Khiêm khõi truyện ngắn số 60 ấy đã chặt hẹp như vậy mà vẫn chứa nỗi ba nhân vật, mỗi nhân vật đều có một cản bản tâm lý, có diễn biến tâm lý, có chuyên cảnh, có chuyên tình, có phát triển, có vận động. Và nói cuối cùng truyện, là một cái cười đích đáng một cái cười thâm thúy, một cái cười lành mạnh. Lành mạnh, vì nó nói ra được cái điều mà mọi người lành mạnh cần nói, vì nó cười vào cái điều mà mọi người thẳng thắn phải chê cười. Nó đúng là cái cười ở ca dao ta :

«Con người có miệng có môi.
«Khi buồn thì khóc khói thời cười»
«Chẳng tham nhà ngói rung rinh
«Tham về một nỗi ánh xinh miệng cười»
«Khi vui thời muôn sống dai
«Khi buồn thì muôn chết mai cho rồi»

Phâu Uu

Chúng tôi được tin cự :

LÊ THỐNG

Nhạc phụ Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù thất lộc ngày 26-5-1971 nhằm ngày 3-5 năm Tân Hợi tại tư gia số 298 đ. Hòa Hưng SG.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng và tang quyến.

Cầu chúc linh hồn cụ sớm tiêu diêu nơi miền tiên cảnh.

Sĩ quan, Hỗ Sĩ quan và Bình sỹ
ĐẠI ĐỘI 10 — IDIND

Người xưa thi san Kinh Thi, tôi nghĩ rằng ta san lại Tiểu Lâm, thì số lượng có thể còn hơn con số 148 truyện ngắn và chất lượng Tiểu lâm sẽ trong trào hơn nữa, mặc dầu nó hay dung phải cái bạo, cái thô và sự đời ở đây thường là cát tó hâm hênh cả ra.

Bàn về nội dung tư tưởng của Tiểu lâm, của những trạng cười khuyết danh thì đó là một thái độ lạc quan trước sự sống, đó là một tiếng cười của những người yêu đời.

Đúng về nghề nghiệp mà bàn về Tiểu Lâm thì đó là một số kinh nghiệm thành công về kỹ thuật và nghệ thuật dựng truyện ngắn, rất kiệm lời, và ý ở ngoài lời rất nhiều.

Ta nên tiếp thu cái tinh thần yêu sống bằng bạc trong khắp tập truyện dân gian Tiểu lâm, tiếp thu và vượt hơn nó. Về kỹ thuật dựng truyện ngắn cũng là một số kinh nghiệm nghệ thuật có thể phát triển tốt được.

Theo tôi nghĩ, vui cười, hài hước, và phong cách dí dỏm hóm hỉnh không làm hại câu văn và nền văn của một nhà văn. Một cây bút biết cười với nhân vật truyện minh nhất định sẽ có đóng góp vào tiếng nói chung, và mở mang thêm được cách nói tiếng nói chung, tức là tiếng cười có duyên trong tiếng nói văn học sẽ nâng cao tiếng nói dân gian lên một tầng cao nữa. Nói một cách thật là đúng đắn tiếng cười ý nhị sẽ làm cho lời văn của nhà văn lồng lấp thêm về hình tượng. Câu văn có tiếng cười, là một lối văn rất nhiều khớp xương co duỗi vô tận; nó bay bướm nhưng cũng thật là chặt chẽ. Cái cười, cái dí dỏm, khi mình biết đưa vào minh nó còn giúp mình chữa bệnh cho văn minh nhất là các thứ bệnh như thô sơ, đơn điệu, lệ thấp cứng đờ từ ngữ, hoặc bại liệt về đồng từ, và hình dung từ, trợ từ, trạng từ. Một nhà văn dí dỏm và biết cười qua các nhân vật con đẻ của mình tôi nghĩ nhà văn đó có công lao đóng góp thật sự cho gia tài chung tiếng nói Việt Nam. Và họ đóng góp thật sự, hơn là những câu hô hét sáo ngữ hoặc lèo giàn một cách duy tâm của một vài nhà văn duy vật thần bí !

Nhìn lại vốn dân tộc về tiếng cười Việt Nam thấy nó khá giàu có đấy. Đó là một cái vốn quý. Được làm một nhà văn ăn thừa tự cái phần hương hỏa tiếng nói dân tộc cũng là tiếng cười dân tộc đó chúng ta có cái trách nhiệm không những không được bỏ sót nó, mà còn là phải không ngừng làm dậy lên cái vốn đó. Phát triển nó ở văn vần, ở văn xuôi. Cho nên tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của Ban chấp hành Hội Liên Hiệp Văn Nghệ tại Đại Hội Văn Nghệ lần III có một đoạn nhấn vào sự cần thiết của tiếng cười «...nhà văn hài hước ngày nay cần hiểu thấu đáo tượng cười của mình một cách sâu sắc, cho cái cười của mình có một giá trị nghệ thuật mới mẻ...»

ĐỒI LAM CÂM

□ LANG BANG SƯU TẦM □

TRẮNG ĐEN

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ loan báo sẽ kiện tiểu bang Georgia và một viên chức trong vùng vì không cho phép một Trung úy người da trắng và vị hôn thê của anh ta người da đen làm lễ cưới với nhau.

Bị cáo gồm tiểu bang và viên chức Roberts, vì ông này đã từ chối cấp giấy thành hôn chiếu theo luật của tiểu bang định rằng cho phép một người da trắng kết hôn với một người da đen là bất hợp pháp.

Vụ kiện nhằm xin phán quyết rằng luật của tiểu bang Georgia là vô hiệu lực vì trái với hiến pháp Mỹ.

Trai da trắng lấy gái da đen còn khó thế nữa là trai da đen đòi với gái da trắng !

ĐÙNG LO HẾT XĂNG

Một loại xe điện tử trước kia được sáng chế tại Hoa Kỳ bây giờ được sản xuất tại Nhật. Loại xe này còn đang trong vòng nghiên cứu vì hiện nay tốc độ của nó chưa được nhanh lanh mới chỉ 50 cây số một giờ. Chiếc xe rất i hổ định để làm cho những khách bộ hành di chuyển thay vì đi bộ. Chiếc xe năng chừng 453 ký, đặc điểm là không phun khói, không có vấn đề «pan» xe vì bụi do carburetor và nhất là khỏi cần đồ xăng !

HÚT MA TÚY GÓ THẺ THÀNH MA

Một bác sĩ vừa chữa trị chỉ trong vòng một tuần lễ hai trường hợp bệnh ung thư rất đặc biệt cho cả hai bệnh nhân đã đều dùng ma túy LSD.

đã gây xáo trộn lớn khi các cô không thuộc bài làm giám khảo ngơ ngẩn ngắc ngo xao lảng bỗn phận Nhà giáo mà còn bị đùi non làm chói với nhau vậy, chẳng thể mà các cụ ta đã nói:

Văn chương chữ nghĩa bẽ bẽ
Thần L. nó ám cũng mê mẫn đời.

LẠI MA TÚY

Nha Quan thuế Hoa Kỳ vừa cho biết một số bạch phiến nguyên chất trị giá 23 triệu Mỹ Kim đã bị tịch thu tại Miami Florida. Đây là số bạch phiến lớn lao nhất bị tịch thu từ trước đến nay.

ĐI DƯỚI SÔNG

Một đường hầm dài 375 bộ và nặng 16000 tấn dùng cho xe lửa chạy dưới sông East River ở New York đã được hoàn thành và sẽ được đặt dưới sông này trong tháng tới.

ĐÙNG SỢ KIỆM ƯỚC NỮA

Liên hiệp Quốc—Các chuyên viên khoa học trên 18 nước cho biết càng đáng tin tưởng là các đại dương có chứa đầy đủ khoáng sản để thoả mãn nhu cầu cho loài người trong ít nhất là một thế kỷ.

Trong 1 bản tường trình trước Hội đồng kinh tế và xã hội Liên Hiệp Quốc ủy ban cố vấn Hội đồng áp dụng kỹ thuật và khoa học vào việc phát triển tài nguyên kẽm trên.

Đặc biệt là số dầu hỏa dưới biển có thể vượt hẳn số dầu ở đất liền.

CHỈ MỘT THÁNG THÔI

Hiệp hội các nhà chế tạo xe hơi Nhật cho biết Nhật đã xuất cảng 135.170 chiếc xe hơi chỉ riêng trong tháng tư vừa qua.



k h o á i v à k h ò têđê



Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng bão nguy.

Tổng thống Thiệu cũng lên tiếng ngay sau đó. Một ông tướng Mỹ được phái sang Việt Nam. Những con chó đánh bơi được phái ra phi trường Tân Sơn Nhất. Một ông dân biểu buôn lậu. Một vụ nổ để phi tang. Trên Tivi Giao chỉ thêm một mục mới. Trên báo chí xuất hiện những tiếng chich choác, phi. Tất cả chỉ là vấn đề ma túy.

Vấn đề trở nên trầm trọng. Người ta đã phải phát động một cuộc chiến chống ma túy. Những nhân viên quan thuế tại Tân Sơn Nhất bị thuyên chuyển. Những khu trống cẩn sa bị phá hủy, một số vụ bắt bớ những người dùng ma túy và buôn bán ma túy được thông báo trên tivi, trên báo chí.

Song song với cuộc chiến tranh chống ma túy đó, báo chí lại mổ tả, thêm mắm thêm muối «sao nâu», mòn ma túy cho thật hấp dẫn để câu độc giả, hấp dẫn không kém những thứ Bokassa, Đao vuốt, Bé hội đồng, hấp dẫn đến nỗi người đọc cũng muốn chich, choác, phi «xem sao»!

Chúng ta phải đổi diện với sự thực này: Dùng ma túy rất khoái !! Hippy HKnói về vấn đề chich ma túy như thế này: «Lúc chich bạn không nghĩ tới mũi kim đâm vào da thịt. Bạn chỉ nghĩ tới cái sảng khoái, mê mẫn, đã đời, phiêu diêu của chất ma túy sẽ mang đến cho bạn. Nhưng sau đó sau khi tâm thần bạn trở lại trong thái bình thường bạn sẽ thấy vết chich là đau».

Ta hiểu tiếng «đau» ở đây, đương sự muốn nói tới cái hận quả khốc liệt của ma túy.

Cái hấp dẫn của ma túy là đã giúp người dùng tìm được một lối thoát hiểm nào đó trong cuộc sống.

Một thiếu nữ hippy khác phát biểu: «ma túy làm cho bạn cảm thấy khoái, làm cho bạn cười. Một cách để cảm thấy như đã thoát tục... vấn đề là bạn phải biết đâu là giới hạn».

«Nếu bạn có một ký nghỉ hè tức khắc hãy dùng LSD»

«Dùng ma túy, bạn như mới sanh ra trong một

thế giới hoàn toàn khác lạ với thế giới mà bạn đang sống, một thế giới bần thỉu».

«Tôi chỉ dùng ma túy vào cuối tuần. Tôi không muốn nghiên ngập. Ma túy giúp tôi tổng đi được những lo âu phiền muộn của cuộc vật lộn kiếm sống từ thứ hai đến thứ sáu».

«Tôi có thể chết bất cứ ngày nào, lúc nào vì vậy tôi chỉ cần sống cho hôm nay. Tôi muốn kinh nghiệm. Tôi muốn dùng ma túy để biết nó ra sao. Tôi muốn thử mọi thứ trên đời này».

«Tôi nghĩ rằng hút cần sa làm cho con người cảm thấy ấm áp, hiền dịu, dễ thương, và nhiều cảm xúc, vì thế mà giới trẻ gọi cần sa là «cỏ của tình yêu».

«Cuộc sống quá đều đặn, nhảm chán, tôi muốn dùng ma túy để thoát ra khỏi những thứ đó».

Người dùng ma túy có thể kê ra hàng trăm lý do để nói tại sao họ lại khoái cái mà nhiều người kêt án.

Nếu dùng ma túy không khoái tại sao lại có tới 15 phần trăm sinh viên đại học HK đã hút cần sa và khoảng 30 phần trăm dùng LSD !

Trên mồi chỉ là con số đầu năm 1969. Đến tháng Ba cùng năm, một báo cáo khác cho biết có thể có tới 50% học sinh trung học đã hút cần sa?

Nhưng dùng ma túy không phải chỉ có khoái, nó sẽ mang đến những cái khổ khủng khiếp. Cái khổ của «mũi chich» sau khi hậu quả phiêu du đã tan thành mây khói.

Tùy từng loại ma túy, người dùng sau phút sảng khoái, «lì mây về khói», sẽ chán nản không muốn làm việc, không thể tập trung được tư tưởng. Với những thứ mạnh hơn như Methedrine, B.phiéin, LSD có thể làm bạn khóc cười như điên, chân tay bị kích động làm bạn muốn đóng cửa mở cửa liên hồi, làm bạn muốn nhảy nhót, chạy cuồng.

Hiện quả của chất ma túp mạnh nguy hiểm đến nỗi người ta không thể nào đoán biết được phản ứng của người dùng sẽ như thế nào bởi lúc đó họ nhạy cảm đến tội độ. Họ có thể nhảy từ trên lầu cao xuống đất, lái xe như bay, nhất là lên con động tĩnh.

Một bác sĩ đã nói rằng «sau khi dùng ma túy, lúc «lèo» người dùng thường rèn sướng như lúc được thỏa mãn về tình dục».

Với 1 vài thứ ma túy, người dùng không thiết gì đến cơm nước mà chỉ khoai kẹo hay cái gì có thể mứt, nhấp, cắn.

Dùng ma túy, bạn cũng có thể mất ngủ, hốc hác.

Nếu dùng quá độ những chất ma túy mạnh bạn có thể chết hoặc nếu chết thi óc não sẽ loạn xả ngẫu như kẻ mất trí.

Mặc dầu tại VN người ta chưa làm nổi thống kê con số người dùng ma túy, nhưng chắc chắn là phải có những người nghiện. Nếu những người nghiện đó lại là thanh thiếu niên thì đúng là một thảm họa.

Các bậc phụ huynh nên tìm hiểu cẩn kẽ về ma túy và khuyên bảo con em với một thái độ trầm tĩnh. Nên thảo luận thì đúng hơn bởi con em quý vị thường nghe bạn bè hơn nghe quý vị. Quý vị thường được coi là những nhà độc tài chỉ biết cầm đoán.

Quý vị đừng nên giảng đạo đức. Quý vị phải chứng minh một cách hợp lý về sự nguy hại của sự dùng ma túy. Nhiều người cho rằng không nên nói chuyện với con cái về vấn đề này vì chỉ gợi sự tò mò ở chúng. Quan niệm này rất sai lầm. Con trẻ ngày nay có thể biết nhiều vấn đề có khi biết trước cả quý vị vì chúng được đọc báo tự do, xem tivi tự do..

Khi chúng đã biết được vấn đề nhưng nếu không được sự hướng dẫn của người lớn chúng có thể đi vào con đường lầm lạc. Tốt hơn chúng ta hãy theo dõi ngăn chặn trước khi để con em chúng ta «tim hiểu xem sao» vì từ chỗ tìm hiểu đến chỗ nghiên ngập không bao xa. Chính phủ làm việc của chính phủ. Chúng ta làm việc của chúng ta, mà chắc chắn công việc làm của chúng ta phải hữu hiệu hơn chính phủ bởi chúng ta ở sát con em của chúng ta, chúng ta có thể kiểm soát được, khuyên bảo được con em của chúng ta. Đừng để con bệnh chết vì quá trễ.



TUỔI TRẺ VÀ BÉ THƠ

Quả bom đã nổ trên khắp chiến trường VN

Quả bom nổ tung trên trời cao và dưới đất

Đứa con gái nhìn cười

Khi nước mắt hai hàng đỗ chảy

Đứa con trai vừa lớn lên vào đời

Bé súng đạn cùng nỗi căm hờn

Thấy tuổi trẻ đi xa như áo mộng

Thấy tê tái buồn đau đớn thịt xương

Những đứa con buồn tim thành sỏi đá

Như viên đạn đồng soi mòn quê hương

Mảnh đất cằn khô còn gì để khóc ?

Thương Đãi niềm tin lánh mặt chán chường

Em, chủ nghĩa thì không có mặt mày

Nên chiến tranh hoài lan rộng hôm nay

Tuổi trẻ vùng lên tuổi trẻ ngã xuống

Năm đất im lìm ngủ giặc hoang say

Những đứa trẻ thơ trần trường nằm ngủ

Ín dấu phô bày dối rết phận thân

Cha mẹ vỗ về ru băng chất chúa

Uần ức quê hương tiếng thở nghẹn lòng

Phạm Thị Lê Khanh

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

BAO CHI

KÝ GIẢ VÀ NGHỀ LÀM BÁO TẠI BẮC VIỆT

«Ký giả Miền Nam muốn viết thế nào thì viết, được quyền tự do chỉ trích, tự do phê bình, có lúc còn châm biếm hay chỉ trích ngay đến các vị lãnh đạo quốc gia. Trong khi đó tại Miền Bắc, kí giả viết phải đắn đo từng câu, từng chữ, phải viết hầu theo đường lối và chiều hướng của đảng để ra. Lãnh tụ và chính sách quốc gia là hai lãnh vực bắt khả xâm phạm, nếu anh nào lơ tơ mạo dụng đến là lãnh án đi đầy như chổi».

Anh Nguyễn Mai một kí giả hồi chánh đã cho biết như vậy trong buổi thuyết trình về hiện trạng Báo chí Bắc Việt tại trường báo chí Đà Lạt.

Ngoài ra anh cho biết tại Bắc Việt không phải ai cũng có thể làm kí giả được như ở miền Nam mà trái lại muốn được Đảng chấp nhận là một kí giả phải học 3 năm ở trường Đại học Báo chí. Đời sống vật chất kí giả Miền Bắc được ưu đãi nếu so với các giới khác. Một Sinh viên Báo chí sau khi tốt nghiệp hành nghề được lãnh 65đ một tháng, trong khi đó giới công nhân chỉ lãnh độ 30đ đến 35đ mà thôi.

Báo miền Bắc không nhiều như ở miền Nam VN, chỉ có 3 tờ nhật báo, 6 tờ báo ngày phát hành ngày nghỉ thuộc các cơ quan như Đảng ủy thành phố Hà Nội, hay của Quân đội Nhân Dân. Một vài tờ báo phụ nữ như Phụ nữ Tiền Phong, Phụ nữ Mới. Các báo này không ngoài tính cách hỗ trợ cho đảng và tuyên truyền quần chúng.

Những tờ báo như tờ Quân Đội Nhân Dân, tờ Đảng ủy thành phố Hà Nội không những người dân được đọc mà có thể nói là bị

bắt buộc phải đọc, tại mọi cơ quan Đảng bắt buộc phải mua các tờ báo ấy và các nhân viên, công nhân bắt buộc phải đọc qua trước hay sau giờ làm.

Kí giả Bắc Việt được nhà cầm quyền xem là công cụ làm đẹp cho nhà nước trong các cuộc tiếp xúc với báo chí ngoại quốc. Bởi thế các kí giả được nhảy dầm uống rượu hút thuốc thơm, làm sao tạo bờ ngoài có vẻ sành sỏi ăn chơi trong các buổi gặp gỡ hay tiếp tân để bên ngoài có một cảm tưởng về một xã hội Miền Bắc sung túc.

Thề thức viết bài phóng viên theo đường lối đảng bộ vạch sẵn, các bài viết trước khi mang đi in phải nộp cho Bí Thư Đảng Uỷ tuân bao kiềm soát. Và chấp thuận. Anh Mai có cho biết nếu một phóng viên nào viết bài xúc phạm hay chỉ trích giới lãnh đạo là bị kết tội với lỗi lập luận: «Bài viết có ý bôi xấu lãnh tụ, lãnh tụ lại do dân bầu ra để thực thi cách mạng xã hội, như vậy tức là có dụng ý bôi xấu cách mạng, gián tiếp làm hại cho chế độ». Thế là ngày hôm sau người phóng viên được mời đi làm bản kiềm thảo, người phóng viên phải viết bản thú tội ít nhất 10 lần. Nếu Bí Thư Đảng Uỷ thấy có hối cải thì ít nhất cũng lãnh án đi đầy Sơn La 5 năm, nếu tội nặng là chung thân đi đầy.

Đó là chỉ mới viết bài chứ chưa phải là bài đã đăng lên báo. Nếu là những bài loại này được xuất hiện trên mặt báo thì kí giả, và Bí Thư cũng đi đứt luon.

Nhìn chung, báo chí Miền Nam so với Miền Bắc quá tự do, quyền của kí giả quá lớn. Bởi vậy, hôm nay đó nếu có vị nào giận con, giận vợ, giận con sen lở to móm chửi đồng mà động đến các «VIP», nhà ta, báo có bị tịch thu cũng nên thông cảm vậy! Đồng thời cũng nên mừng thầm

là mình không bị kiềm thảo, phải tự thú, bị đi đầy như các bạn đồng nghiệp ở Miền Bắc khi mắc cùng một tội phạm.

UYÊN LONG

VĂN NGHỆ

ĐÊM TRÌNH DIỄN CỦA DOÀN VŨ DÂN TỘC VN

Cùng ngày 29/5/71 giới văn nghệ ở Saigon, được thưởng thức 2 buổi trình diễn nhạc khá quan trọng, có thể nói nội dung của 2 buổi trình diễn này trái ngược nhau:

— Buổi sáng, tại sân Hoa Lư «Đại hội nhạc trẻ Á châu» long trọng khai mạc với sự hưởng ứng của toàn thể Hippy chọi chọi, yé-yé Việt Nam và 1 số Hippy già ngoại quốc. Đại nhạc hội ngầm hiểu là đại hội Hippy vì là ngay duy nhất để các Hippy tụ họp ngoài trời, nghe nhạc kích động quay cuồng của Mỹ, Phi, Úc, Đại Hàn... và được ăn mặc tự do... từ hình thức đến nội dung, buổi đại nhạc hội này, có sự cố gắng tránh xa những gì của Quê Hương Dan tộc.

— Đèo cùu vót «ngày bắt hạnh cho dân tộc và tuổi trẻ Việt Nam», tại rạp Thống Nhất «Đoàn vũ dân tộc VN» đã trình diễn 1 đêm ca, vũ, nhạc dân tộc. Tất cả những bài ca, những vũ khúc đều là những sản phẩm khởi đi từ nền tảng riêng biệt của Quê Hương. Đêm văn nghệ này không ngoài mục đích phát triển và thăng hoa 1 quá khứ nghệ thuật của ông cha ta. Ở đây, khán giả bắt gặp những hình ảnh tươi mát, những âm thanh ngọt ngào, trong những vũ điệu miên Bắc và những bài dân ca 3 miền.

Một điều trong trình ông Đoàn Văn Cùu đã nói về mục đích và sự hình thành «đoàn vũ dân tộc VN»

Ngoài phần cảm ơn công trạng các ông Hoàng Trọng Miên, ông còn kêu gọi sự hợp tác của nghệ sĩ và các bậc thày già bằng những lời phê bình xây dựng đề «đoàn vũ dân tộc VN», được hoàn hảo hơn, trước khi đem trống đánh xứ người tức lên đường lưu diễn ở Mỹ Châu.

Vào phần trình diễn vũ, với chiếc váy rộng màu đen, chiếc áo trắng ngắn tay và chiếc nón cạn, 12 vũ sinh bước đi dịu dàng, những cánh tay mềm mại dẫn ta về những đêm trăng, những ngày hội ở miền cao nguyên BV (Mùa Thái) khiến ta nuối tiếc thuở thanh bình thịnh vượng xa xưa, mỗi nhà 1 khu vườn yên tĩnh có cau, có bưởi có dàn bướm bay lượn nhởn nhơ, ông cha ta ngồi trâm ngâm uống trà, đề quên đi những gì gian khổ (Mùa Bướm). Với những bước đi của võ Tây Sơn, hòa với tiếng trống nhịp ba, liên hồi, đoàn vũ sinh đã tạo dựng không khí vui nhộn tưng bừng của thời Tây Sơn, của 1 địa danh rực rỡ thành Bình Định (Mùa Trống).

Bên cạnh đó, «Đoàn vũ dân tộc VN» còn gợi lại cho ta những buổi lễ linh đình trong làng: rước Ông Nghè Ông Công (Đám rước Ông Nghè Vinh Quy) với 1 dàn nhạc đơn sơ: 2 dòn Nguyệt, 1 dòn cò và 1 ống sáo, theo sau ban nhạc là lọng, kiệu, phướn và Ông Nghè vinh quy bên người hẹn ước. «Đêm nay mới thật là đêm, ai đem trống dài lên trên vòm chè»

Tất cả những vũ khúc còn lại như vũ khúc Chiếc nón quai thao, Lên đồng, Mùa nồi, đều nói lêndiryec 1 sắc thái đặc đáo riêng biệt của quê hương ta.

Vũ khúc «chiếc nón quai thao» rất khéo, y phục đơn sơ màu sắc không lòe loẹt như những vũ khúc khác Riêng 3 vũ khúc: «Chiếc nón quai thao» (Mùa Bướm) và «Mùa Thái» đều gồm có 12 vũ sinh có sự di chuyển hơi giống nhau, tạo nhảm chán cho khán giả.

Trong đêm trình diễn này, ngoài phần vũ còn xen kẽ những bài dân ca, độc tấu, sáo và phần trình diễn thời trang phụ nữ V.N từ cõi chí kim.

Phần Dân ca: đáng chú ý màn

NHẠC

ĐÊM MƯA NGHE NHẠC CỎ ĐIỀN

Người ta thường cho rằng Nhạc Cỏ Điền Tây phương phải được trình tấu tại nơi yên tĩnh thì sự thưởng thức mới trọn vẹn. Nhưng nếu có ai dàn cho mình nghe loại nhạc này trong một đêm trời mưa ráo rít, thì điều đó là cái thú tuyệt vời cho giới hâm mộ làm quên bao nỗi nhạc nhăn của cuộc sống và cái ướt lạnh bên ngoài thính đường, thính giả tại trường Quốc gia Âm Nhạc Saigon trong đêm 1/6 vừa qua đã hòa mình với tiếng đàn Violoncelle trầm ấm, Ngón vi cầm réo rát hòa điệu với chiếc kèn Charinetle truyền cảm, và âm thanh Dương cầm nhẹ hàng thoát bay bổng lên không gian với những nhạc khúc của Mozart và Haydn. Cuộc trình diễn hòa tấu này do văn phòng Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa tổ chức, vào cửa tự do, và thu hút được một số thính giả VN lẫn ngoại quốc.

Những ai thường hay đề ý đều ngạc nhiên trước ngón đàn Trung hồ Cầm (violincelle) đậm qua của Cao Thành Tùng một nhà giáo kiêm luôn nhạc sĩ. Tiếng đàn của ông rất ấm, ngọt ngào và điêu luyện. Ông đã tiến bộ rất xa trong nghệ thuật làm chủ chiếc đàn khó chơi này. «Tứ Tấu Khúc soạn cho Dương Cầm và Đàn Giây», cung Sol thứ, của Mozart là một tác phẩm tuyệt đẹp. Nhạc sĩ Dương Cầm Phil Jones đã giữ vai chính trong nhạc bản này, với sự đối đáp của Nguyễn Huy Chương (vi cầm), Rich H Herr (hà vi cầm) và tiếng đàn hồ của Cao Thành Tùng. Tác phẩm trên

(Xem tiếp trang 53)



ÓC SỸ và NG.V. NHA
Giới thiệu một văn phẩm của
WILLIAM FAULKNER

CARCASSONNE (XÁC PHÀM)



VÀI LỜI GIỚI THIỆU CARCASSONNE : Lời độc thoại nội tâm bốc lên từ tiềm thức qua lăng kính của từng cá tính nhân vật hoặc sắc xảo hoặc ngu dần, hoặc lanh man hoặc bệnh hoạn, đó là nét đặc đáo trong văn phẩm W. Faulkner.

Những hình ảnh như thế rời rạc nhưng cũng rất thơ xuất hiện trên một bối cảnh của ảo giác, đó là cái khó của Carcassonne khi được dịch sang bất kỳ một thứ tiếng nào?

Carcassonne là lời độc thoại nội tâm của một chàng trai tuổi — có thể là một thi nhân — suy tư về hình ảnh kiêu hùng của một con chiến mã xứ Normand phi thân vào đất giặc, bị một đường gươm đâm hất ngược xé dọc làm đôi, mà vẫn còn thuận đà phi vút. Nỗi niềm thao thức đó chính là cuộc xung đột nội tâm của chàng thanh niên thi sĩ với hoàn cảnh chàng sống.

Faulkner đã tuyên bố ông rất thích truyện này, vì trong đó ông đã được gặp lại chàng thi sĩ (Faulkner vẫn cho mình là một thi sĩ thất bại nên mới dành miến cưỡng bức sang lĩnh lực văn xuôi).

LỜI DỊCH CARCASSONNE : Dịch Carcassonne chúng tôi đã căn cứ vào hai bản văn:

Nguyên bản Anh văn trong *Collected Stories of William Faulkner*, New York: Random House, 1948. — Bản Pháp văn *William Faulkner Treize Histoires*, Gallimard, 1949. Bản Pháp văn này do hai dịch giả R.-N. Rimbault và Ch.-P. Vorce với sự

công tác quý giá của M.-E. Coindreau là một dịch giả uy tín vào bậc nhất về những tác phẩm của Faulkner, Hemingway, Caldwell, Dos Passos và nhiều tác giả Hoa Kỳ khác. Coindreau đã dạy văn chương Pháp tại Hoa Kỳ nhiều năm, thường giao thiệp với Faulkner, khi dịch Faulkner gấp chỗ nào không hiểu thì trực tiếp hỏi tác giả.

Dịch Carcassonne sang tiếng Việt, chúng ta cố giữ đầy đủ trọn vẹn những hình ảnh ảo giác của Faulkner, đồng thời cố gắng đưa cho bản văn Việt có được tiết điệu uyển chuyển tương đồng với nguyên bản. Võ cũng theo đúng nguyên bản có những chỗ tự nhiên in ngả, có chỗ sau dấu chấm mà không viết hoa, có chỗ không có dấu chấm mà vẫn xuống dòng.

CHÚ THÍCH CARCASSONNE : Cả nguyên bản Anh văn lẫn bản dịch Pháp văn Carcassonne đã không hề có một dòng chú thích. Tham ý Faulkner thường chủ trương như vậy, mặc ai muốn hiểu tác phẩm của mình ra sao và tới đâu thì hiểu.

Kể ra giữa các dân tộc Tây Phương tuy nói khác tiếng nhau nhưng vẫn chung một căn bản văn hóa, thì việc đó không sao, nhưng giới thiệu truyện này với độc giả nhà, chúng tôi thấy phải chú thích thêm một vài điều có hoặc dụng ý của tác giả, có vậy việc thông thạo tác phẩm vốn đã khó hiểu của Faulkner mới bắt ngổ ngàng.

Và ta trên con tuấn mã màu da hươu mắt quắc ánh điệu long lanh, bờm tung như lửa cuộn, cái vò phi vượt trên đồi, rồi vút thẳng lên đỉnh trời với voi bao chùm cả nhân thế.

Xác chàng nằm sông soài bất động. Có lẽ xác phàm đương nghĩ đến điều này, Giây lâu nó rên, rỉ. Nhưng nó không nói gì, điều đó hẳn không giống người chút nao, chàng nghĩ, người chẳng giống chính bản thân người, nhưng ta nào dám phủ nhận giây phút lịch mịch phù du kia là không thoái mai?

Chàng nằm sông soài dưới giây trám nhựa den. Toan thế chàng phải, toan thế nghĩa là trừ phần không bị hư hại bởi sâu bọ bởi nhiệt độ, vẫn mãi tiếp phiêu du trên lưng con tuấn mã, phi đều vào chốn vực thẳm bát tận cửa trời xanh băng bạc chập chùng, vỏ cau mặc sức tung hoành không một dấu vết không một vang vọng. Cái phần chàng phản ứng thế mà cũng chẳng phải phi nhẹ tiếc đó, và chàng nằm sông soài kia dưới lớp giây trám nhựa, lòng ẩn gợn sảng khoái trong một niềm chiêm ngưỡng hào huyền,

Nghĩ thức đơn giản của giấc ngủ chập chờn vùi rập trong đêm sâu là như vậy. Sáng sáng chiếc gương được cuộn lại choáng cuộn sững sững 1 góc. Chàng khác gì chiếc kính cầm tay soi chừng để đọc sách, chiếc kính mà các bà mệnh phụ vẫn thường cột chặt vào một sợi dây, cuộn tròn theo chiếc trực, đặt gọn vào trong một chiếc hộp vàng đơn sơ, chiếc trực chiếc hộp vàng nắn bám gọn trong lồng thăm thẳm của bu-mê-giắc-núi.

Giang vâng, nam sông suối bất động nghiêm ngẫu và cao nhưng đều do. Bên dưới chàng Raimbaud (1) mèn mẫn hoạt động trong bồng đêm bi hiem của phố phường mà những dãi ánh sáng lọt qua những khung cửa trải dài ra trông hệ những vết dầu loang tự một cây bút cọ nhúng đolloi sơn màu. Từ phía bến, tiếng còi tàu àm u rên rỉ, rồi tắt lịm dần. Âm thanh hao hao mờ nhạt di dề chui vào một thứ hư vô tuyệt đối trong đó ngay cà yên lặng cũng không có. Nhưng rồi cái đó cũng tan đi như một ảo giác, đêm trường u tịch đường như chỉ còn hô hấp băng tiếng là gồi nghe buổi sáu như tiếng cát siết trên một tấm kim loại mỏng.

Xác chàng vẫn nằm đó bất động. Có lẽ xác phàm đương nghĩ đến điều này, còn chàng thì lại mè suy tư về chiếc giường nằm bằng giây trám nhựa den, như thế đong dung qua cặp kính mà theo một giấc mộng vàng bat tuyệt.

Phải, qua tròng gương trong vắt con ngựa vẫn phi dẻ, bờm lửa gợn tung đòng gió, vóc thon tròn lẳn, bắp hông cuồi cuộn női đều theo bốn vò nhảy nhót co roolti, tiếng nôig sat uyển chuyển, lung linh, rực sáng. Chàng có thể thấy được cả dày hông yên thịt chật với lòng bàn chân người kỹ sỹ ngựa tung vò duron leu. Day tháng yêu cắt đai nuga, đung sau dương bờ vai, con ngựa yên trong thế phiêu du hung hăn, chàng hè tiến c. Và chàng nghĩ đèn con chiến mã kiêu hùng uy trên yea đã vang chủ mà vẫn xông thẳng viền chủ tướng ngoại đạo, y có cặp mắt mồi sắc

bén làm sao, cổ tay mồi linh mien làm sao, chỉ một đường gươm dựng ngược đón đầu, y đã xả dọc làm hai mảnh con ngựa phi nhanh; hai nửa thân ngựa — nòi đã biết là mình đã chết — vẫn thuẫn và tiếp tục đường phi cuồng nộ qua đám quần ngoại đạo chống chúa dịu hiền, bụi thiêng tung vó phủ sâu cả vùng chiến địa, nơi Tancredi và Bouillon (2) gặp nhau để quyết lệnh lui quân.

Mái trần vựa lúa xiên xiên theo độ chêch điệu tàn. Bóng tối u minh. Niềm ý thức thản xá chấp nhận ảo giác trình bày trước tâm nhở, của cái xác thản im lim bất động đương tiếp tục rữa nát thành lân quang, sự rữa nát đã tiềm ẩn nơi nó, tự thuở sơ sinh nhục thể đã chết chỉ còn sống nhờ chất liệu của chính nó, ung dung tự bảo tồn, uy nghi tự hủy diệt, đời mới không ngừng, do đó trở thành bất diệt vì chính ta là Phục sinh, chính ta là Đời sống. Giữa giới nam nữ, con áu trùng kia phải cưỡng kiến mảnh khảnh và mướt lỏng, trái lại con áu trùng của giới nữ lưu ngọt ngào như khúc tình ca tất phải yêu điệu xinh xắn, nồng nàn quyến rũ, cái đó là gì nếu không là nguồn sữa mới bừng bừng đổ xuống cho Ta, hiện sinh của Phục sinh, của Đời sống.

Bóng tối u minh trong căn phòng trống tịch liêu tiếng gỗ lạn nứt rãng rắc không còn, dường như con đau của gỗ đã được tự tha dìu. Đứng vậy chàng, gỗ như bất kỳ bộ xương nào đều biết tự tha dìu con đau khi xưa dàn hồi bản nhiên đã mồi mòn hiệu lực. Đống xương khô có thể nằm yên nơi đáy biển, hoặc trong lòng hốc sâu đáy biển, lắng nghe khua động đầu dây lợp sóng dồn thổi thấp. Giống như dàn xương loài tuấn mã biết khinh miệt lùi người ngày, biết tuần phục và tung hoảng hết mức khi cơ duyên rủi rủi gặp được những trang kỵ sĩ tuyệt vời. Những danh tướng với giải nhân tự ngàn xưa có bao giờ hẹn với nhau gian تو bắc đầu đầu. Nên thôi, thà cứ là đồng xương và tri nǎm yên trong hốc đá đáy sâu mặc cho triều dâng hôm sớm đưa đưa. Còn Bouillon và Tancredi nữa chứ.

Xác phàm của chàng lại rên rỉ. Qua cặp gương sáng của ván sàn trong suốt như thủy tinh, con ngựa vẫn mãi miết phi đều mà chẳng hề tiến bước về phía vựa cổ nơi xa xỏi an bài giấc ngủ. Bóng tối u minh. Luis, ông chủ quán ở từng dưới đã cho phép chàng được ngủ trên căn sếp thượng túng sát mái nay.

Nhưng hàng dầu Standard Oil Company là chủ căn gác sếp, là chủ lầu giấy trám nhựa den, là chủ cả bóng tối bao trùm này nữa bóng tối của bà Widdington, bà chủ hàng dầu Standard Oil Company bong tối mà chàng xử dụng để ngủ. Nếu thấy anh lang thang và nghề nghiệp bà cho anh là một thi nhân. Bà ta xác tín rằng một lý do sinh tồn mà không được bà chấp nhận thì không còn là lý do nữa. Với bà một người da trắng nào mà vò nghệ nghiệp thì chỉ có thể hoặc là thi nhân, hoặc là tên

dầu đường xô chợ. Có thể là bà ta có lý. Đàn bà họ có thừa khôn ngoan, Họ đã đọc được cách sống bình thản coi khinh thực tại. Bóng tối u minh.

Và hãy khua động, hãy khua động nhường khớp xương cửa ta. Bóng tối u minh bóng tối tràn đầy âm thanh thần tiên của những bước chân thon thả len lén, mãi miết. Đôi khi trong đêm trường lạnh lẽo những gót chân mờ lùi qua mặt làm chàng vùng thíc giác, những bước chân vô hình càng xô đùn cuồng quyt như lá rụng chiều thu, những bước chân lùi trốn thi thầm phu nhạc dạo, phảng phát mong manh, âm thầm nham hiểm. Đôi khi chàng nằm dài lùi lùi trong ánh sáng xám lợt ban mai chiếu dọc theo đường xiêu diệu tàn của mái nhà, theo dõi những bóng chân nhẹ thèm nhót từ góc tối này sang góc tối khác, âm thầm to lớn như những bóng mèo, sau cùng chỉ còn vang vọng đâu đây từ những vùng buồn bõa bóng tối tiếng bước chân mờ thang thốt như tiếng gió thở dài.

Bà Widdrington còn là chủ lũ chuột nữa, Người giàu sang thường sở hữu nhiều thứ như vậy. Có điều bà không hề trong mong chỉ lũ chuột trả nợ bằng những bài thơ khi chúng được phép xử dụng vùng bong tối u tịch của bà. Chẳng phải lùi chuột không làm nỗi thô đau, làm hay là dằng khác. Ở Byron cũng có vẻ gi rất chuột: mạch thơ hau hau len lén; tiếng chân thần tiên vang nhẹ sau tần thẩn mao uuyết dù nơi đó rơi xuống nơi do rơi xuống nơi ta là Vua của muôn Vua từ người đàn bà với người đàn bà có đôi mắt chó lấy nhưng khớp xương của ta mà gõ vào nhau gõ vào nhau».

«Ta muốn thực hiện một cái gì», chàng nói, đôi môi mấp máy thầm lặng trong đêm và bóng ngựa phi sám sét với ieng vo vang cảm nín lại ùa tới tran ngập tri chang. Chàng thay rõ chiếc dây thang cung lòng bàn chân người kỹ sĩ khi thúc ngựa, và chàng nghĩ đến con cưng mả giống Norman đó mang trong huyết quản truyền thống của bao đời tiên tổ kiêu hùng, cũng được thang yên cương giáp sát tại một miến thung lũng thấp một màu xanh ẩn trót của nước Anh, rồi trai qua bao cơn nồng lửa, khói, chân trời bao ánh trống rồng chói lòa, rồi phi thân sám sét bị xá dọc lam đai mà không hay vẫn tiếp tục đà phi lướt vút hoài hoài. Đầu mang giáp sát nên nó co thay gi paia trước đầu, và tự giữa đám kim khí đó trồi ra một.. trồi ra một..

«Mã đầu giáp» (3) xác phâm của chàng nói.

«Mã đầu giáp». Chàng lặng thinh giây lâu, trong khi tuấn mã chẳng hề biết mình đã chết tiếp tục đà phi cuồng nhiệt khiếu lớp lốp quân thù của Chiên(4) voi rắn ra trong lớp bụi thiêng lồng lộng như rồng lối cho tuấn mã vút qua. «Mã đầu Giáp» chàng nhắc. Vì quen sống cuộc đời ăn tua nên xác phâm của chàng hầu như chẳng biết gì về nhân thế. Tuy nhiên xác phâm vẫn có một lè lời phẫn khích la lùng để nhắc chàng về một vài mâu kiền thức vụn vật mà chàng chót lơ đãm quên đi. Chàng nói: «Tôi cả những điều mi viết đều do ta dạy cho mi hay».

«Chưa hẳn luôn luôn như vậy», xác phâm phản

đối. «Chung cuộc đời sống là năm dài bất động, điều đó tôi biết mà chắc đâu ông đã biết, hay ít ra ông cũng chưa hề nói cho tôi hay».

«Có chứ, ta biết điều đó vang hoài trong tai mà. Nhưng không phải thế. Ý ta muốn nói ta không tin điều đó là thật».

Xác phâm của chàng rền rĩ.

«Ta không tin điều đó là thật, ta nói vậy đó, chàng nhắc lại.

«Được, được», xác phâm sảng giọng. «Tôi chỉ cãi lý với ông, tôi đâu thiết việc đó. Tôi chỉ có đôi lời khuyên cáo, thế thôi».

«Kể đôi khi cũng cần có lời khuyên cáo đây, chàng chua chát phụ họa. «Ấu cũng là việc thường tình». Chàng vẫn nằm dài dưới ánh giày trám nhựa đèn trong cái tịch mịch rộ ràng tiếng bước chân mờ. Rồi một lần nữa thầm chàng nghiêng nghiêng theo dây hành lang lung linh huyền ảo trong ánh chiều tà hoang loạn trên vòm cao rời thân chàng phiêu dạt vào những khu vườn bình lặng của biển cả. Quanh chàng chập chờn hang này động nọ, tháo thỗ chàng ruồi dài trên khoảng địa hình sông gợn đó cho mặc triều biến du đưa.

Ta muốn có một hành động thật kiêu hùng, bi thiết và ng iêm cǎ, chàng tự nhac thầm trong cai yến lặng gõn gõn đặt dào tiếng vò câu ta cuối trên lưng con tuấn mả màu da hươu, mắt quắc ánh điện long lanh, bờm tung như lứa cuộn, cát vò phi vượt trên đồi, rồi vút thẳng lên đỉnh trời với voi bao trùm cả nhân thế. Ngựa vẫn phi đều, rầm rộ, thuận da vút vào vò tận, ngựa vẫn phi đều theo triền dọc chèn venu ngực trời xanh, bờm tung lứa cuộn. Người và ngựa vẫn mãi miết phi đều, tiếng vò rền vang như sấm ám thanh đó tan lui dần, một vi sao thoái thòp trong khói mènh mòng của bóng đêm u tịch, mạn hồng nặng nề chắc lắn, với voi nhạt nhòa, mờ vè kauon mặt ám thâm sâu hận của Trai Đất, mè chàng.

CHÚ THÍCH :

(1) Rincon: Có thể là Faulkner đã liêu tướng đến Rincon là tên một nhâa vật trong truyện ngắn Rinconete y Cortadillo (trong tập Novelas Ejemplares 1613) của Miguel de Cervantes Saavedra (1549-1616) một tiểu thuyết gia kim thi sĩ Tây Ban Nha lừng danh về truyện Don Quixote. Truyện ngắn Rinconete y Cortadillo được viết vào khoảng giữa năm 1601-1604 có tính cách hài hước, phản phản tích tâm lý rất đặc sắc. Rincon gặp Cortado ở một quán rượu. Cùng một tuồng lừa đảo, ăn cắp với nhau nên đôi bên làm thân rất chóng, rồi cùng đi Seville. Mọi tội đáy cả hai đã trả nghề ăn cắp tiền của người gác giòi đường. Chủ nhô Crochet chứng kiến việc đó lôi bão tham hại người là muôn «làm ăn» ở Seville phải nhập bọn tên trùm Monipodio. Cả hai bèn tìm tới ra mắt Monipodio. Với thành tích sẵn có hai tên được miễn giải đoạn tập sự, thành hội viên thực sự tức khắc, mang tên mới là Riconete và Cortadillo. Chủ nhô Crochet đã chỉ dẫn cho hai tên mọi lệ luật, nghi thức của «hội đoàn cao quý»

Hội có nhiều phần chi kết hợp đủ các thành phần cảnh sát, quân vòi lại, lữ hành khát, đám thư lại, Hội cung tiệc tùng, nhảy nhót giao kết với bọn gái điếm cùng các mện phu. Hội không theo hình thức luân lý của xã hội, mà hành động theo linh tinh, tự chiên biến tôn giáo thành mê tín, biến danh dự thành thành kiến. Đồng bộ lần tràng, đọc kinh luân phiêu suốt cả tuần, cũ không hành nghề ngày thứ sáu; kiêng không chuyện trò với phụ nữ mang tên Marie ngày thứ bảy. Câu chuyện có một vẻ ngộ nghĩnh đặc biệt.

Vài hàng về đại văn hào Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1601) :

Ông là một tác giả Tây Ban Nha nổi tiếng về cả thi ca, tiểu thuyết và kịch bản. Ông từng xung vào đoàn quân đi đánh Thổ, sau lại làm bí thư cho Hồng y Acquaviva, đại diện Giáo hoàng Pio V bên vua Philip II. Khoảng thời gian từ 1564 đến 1583 ông đi khai phá vùng Địa Trung Hải, miền bờ biển Pai cũng như miền bờ biển Áo, và hầu các danh lam thắng cảnh nước Ý. Sau đó ông về Seville, rồi Madrid. Ông mất tại Madrid năm 1616. Hầu hết các tác phẩm của ông đều được viết ở hai nơi này. Ông hoạt làm thư ròi viết kịch đề mưu sinh, sau ông tài sản sang viết tiểu thuyết. Tiểu thuyết lừng danh của ông là «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha» (1605-1615) thường gọi là Don Quixote. Các phẩm như một huyền thoại văn chương này được liệt ngang hàng với Hamlet, Faust, Don Juan trên ván diễn thế giới. Hai tác phẩm đặc sắc khác là tập đoàn thiên Novelas Ejemplares (Tập Đoàn Thiên Mẫu), và Persiles y Sigismunda.

(Truyện Rinconete y Cortadillo mà nhân vật chính là Rinco rút trong Novelas Ejemplares, xuất bản năm 1613).

(2) Bouillon và Tancred : Đây là tên hai nhân vật có thật trong lịch sử, riêng Tancred về sau thành nhân vật được lý tưởng hóa trong thi ca, kịch, và nhạc kịch.

Tancred trong lịch sử Ý: Tancred (1076-1112) là một chiến tướng trong đội Tập Tự Quân, người Sicily, con huân trùm Odo. Ông từng được ủy thác làm phu chinh ở Antioch. Ông theo cánh quân của Bohemund I đến Constantinople năm 1096, nhưng sau đó theo giúp vua Alexius I xứ Byzantine. Ông tham dự rất nhiều trận đánh từ Ý đến Hy Lạp, đánh bại quân Ai cập và là một trong những chiến tướng chính yếu hạ thành Jerusalem năm 1099. Ông còn đánh bại nhiều cánh quân Thổ ở Syria trước khi bị bệnh chết năm 1112.

— Tancred trong La Gerusalemme Liberata của Torquato Tasso (1544-1595) :

La Gerusalemme Liberata (Thành Jerusalem Được Giải Phóng) là một thiên anh hùng ca, gồm 20 đoạn, do đại thi hào Ý Torquato Tasso viết năm 1580. Tancred trong tập sử thi này cũng ở trong Đệ nhất Thật Tự quân, đánh chiếm Jerusalem (1096-1099), thuộc cánh quân dưới quyền công tước miền Nam Lorraine là Godefroy de Bouillon (chết năm

1100) Tancred trong truyện vừa là một hiệp sĩ hào hùng, giỏi kiếm, can trường, nhân từ, bất thiệp, lại vừa là một chàng trai có tâm hồn thi sĩ say mê cùng các mện phu. Hội không theo hình thức luân lý của xã hội, mà hành động theo linh tinh, tự chiên biến tôn giáo thành mê tín, biến danh dự thành thành kiến. Đồng bộ lần tràng, đọc kinh luân phiêu suốt cả tuần, cũ không hành nghề ngày thứ sáu; kiêng không chuyện trò với phụ nữ mang tên Marie ngày thứ bảy. Câu chuyện có một vẻ ngộ nghĩnh đặc biệt.

Mối tình thứ nhất: Tancred yêu say đắm một nữ tướng địch là Clorinde. Mối tình kết thúc hết sức bi thảm: Trong một cuộc chiến ngắn ngủi của Argant một cơ quan chiến cụ của Thập tự quân đã bị nữ tướng Clorinde thiêu hủy, chính Tancred đã chết vì thương vong. Tuy nhiên không phải vì những hành vi dũng cảm đó mà Tancred được Tasso đề cao. Đi tiên phong cho khynh hường lâng mạn sau này, Tasso đã làm cho Tancred nổi bật vì hai mối tình ngang trái đau khổ.

Mối tình thứ nhì: Tancred yêu say đắm một nữ tướng địch là Clorinde. Mối tình kết thúc hết sức bi thảm: Trong một cuộc chiến ngắn ngủi của Argant một cơ quan chiến cụ của Thập tự quân đã bị nữ tướng Clorinde thiêu hủy, chính Tancred đã chết vì thương vong. Tuy nhiên không phải vì những hành vi dũng cảm đó mà Tancred được Tasso đề cao. Đi tiên phong cho khynh hường lâng mạn sau này, Tasso đã làm cho Tancred nổi bật vì hai mối tình ngang trái đau khổ.

Mối tình thứ hai của Tancred cũng không kém phần thảm đạm. Chàng bị thương, được công chúa xứ Antioch là nàng Erminia tận tình săn sóc, Erminia tha thiết thăm yêu trộm nhớ chàng và chàng không hề hay biết để đến đáp lại mối tình đó của nàng.

(XEM TIẾP TRANG 58)



truyện dài
Nguyễn Thụy Long

— Có phải lại tình hình chính trị không?

Bà Bá Đạo cười ngón ngoèo

— Thưa thầy chẳng nói dấu gì thầy, con tới đây để mong thầy vạch cho một con đường tranh đấu.

— Con đường tranh đấu hả, tôi nghĩ rằng bà là người biết bao nhiêu con đường tranh đấu rồi bà bảo tôi vạch thêm một con đường nữa thì cũng vô ích?

— Chết chết thầy nói thế thì túi cho con quá.

— Thầy nói như vậy không phải là sự thật hay sao?

— Thưa thầy, con có nhiều con đường tranh đấu thật đấy, nhưng một khi tới hỏi thầy con mong rằng con sẽ tìm được một con đường khác, một con đường sáng sủa hơn...

Thầy Thích Bê Bối tự là Sư Lé khai tri khi được bà Bá Đạo nâng bi thầy, thầy gật gù:

— Nếu con đã không nhờ đến thầy thì thôi một khi con đã nhờ đến thầy thì thầy sẽ hết lòng hết dạ.

— Con kính cần cùm ơn thầy, ý kiến thầy là ý kiến vàng ngọc, thầy cho con lời nào là con mẫn nguyện.

— Đồng ý, nhưng phải thực hiện ý kiến của thầy chắc chắn con sẽ nỗi danh, đồng thời thầy sẽ móc moi nói cho con quen biết nhiều hơn những Phật tử nặng lòng tranh đấu của thầy, như vậy con sẽ có một hậu thuẫn hùng mạnh.

— Con không biết nói gì hơn là thành kính cảm ơn thầy.

— Nay con, thầy hỏi thật con có muốn ứng cử không?

— Thưa thầy ứng cử thượng viện hạ viện hay tổng thống?

— Tùy con.

— Dạ thưa thầy con sợ rằng con tài hèn sức mọn không thể đương nổi việc lớn.

Sư Lé tức thượng tọa Thích Bê Bối ngồi nghe bà Bá Đạo trình bày đường lối đấu tranh của bà, cuối cùng Sư Lé ngang lên nhìn bà Bá Đạo :

— Như vậy tức là đệ tử muốn tới đây để hỏi thầy về một đường lối tranh đấu mới?

Bà Bá Đạo hấp tấp :

— Dạ thưa chính vậy, hồi này cũng hiếm để tài tranh đấu, bao nhiêu đệ tử tranh đấu thi nhà chùa và nhiều đoàn thể khác đã làm hết rồi.

Sư Lé mím cười :

— Đề tài tranh đấu thì trên đất nước này thiếu gì, tại đệ tử không chịu khó tìm kiếm đây chứ.

— Thưa thầy con cũng đã kiêm đề tài tranh đấu nhiều, nhưng con muốn được nỗi bật, phải có một vụ tranh đấu nào khiến cho báo chí nhắc nhở thật nhiều đến tên con.

Thượng tọa thich Bê Bối đưa một tay lên đầu gãi gãi, ông chợt nhớ ra ngừng gãi hỏi bà Bá Đạo :

— Nay con, mấy hôm nay con có đọc báo không?

— Dạ thưa thầy ngày nào tùy viên báo chí của con cũng điền báo.

— Con biết có vụ gì mới xảy ra không?

Bà Bá Đạo ngó ngắn :

— Thưa thầy chuyện xảy ra thì nhiều lắm, nhưng thầy muốn nói đến chuyện gì?

— Ở ngoài miền Trung mới xảy ra vụ lính Đại Hán mà báo chí gọi là lính Cù Sầm hiếp dâm tập thể một thôn nữ VN.

— Dạ thưa thầy, cái đó con biết vậy mà con không nghe ra, con thật dốt nát, con không được sáng suốt như thầy vậy con ngu quá con ngu quá..

Sư Lé cười khà khà, ông gật gù cái đầu :

— Đó con thấy không, đáng lẽ ra con phải đề ý đến chuyện đó, đó là một đề tài ăn khách...

— Vâng đúng vậy một đề tài ăn khách.

— Chính phủ sẽ phải đề ý đến con, và vụ này còn cho con chính nghĩa nữa. Dân tộc chúng ta là một dân tộc kiêu hùng, tinh thần bài ngoại vì vậy mà lên đến cao độ, nếu đệ tử làm ăn vụ này thành công đệ tử sẽ nổi tiếng như cồn.

— Bạch thầy, cảm ơn lòng tốt của thầy đệ tử xin ghi xương khắc cốt.

Sư Lé trầm ngâm, khi người tinh kẽ gì người thường trầm ngâm và ngồi xếp bằng tròn, cái bụng ngài phệ ra, nhô một đống sau áo cà sa, khi người khoái trí, người gật gù cái đầu, và cái bụng rung theo :

— Tôi đã tính lợi hại, thành hay không đệ tử cũng nổi tiếng như thường, nhưng cả trăm ngàn vụ tranh đấu ở xứ này ngoài cách mạng I.II ra chưa có vụ nào thành công hết, nhưng vụ này không nhiều thì ít cũng gây được tiếng vang lâu dài, đệ tử nên đề ý mà hành động, một mình đệ tử tranh đấu không đủ, mà phải lập thành một hội, một hội đủ mặt các bà to mồm lớn miệng mới làm nên đại sự được.

— Thưa thầy con sẽ họp báo...

— Họp báo hạ hồi phân giải, bọn nhà báo vẫn là bọn xỏ lá, đến thầy đây mà chúng nó còn chửi thầy nữa là các con, đệ tử chỉ vẽ cho con đường làm việc...

— Bà Bá Đạo vội vàng mang số tay ra ghi chép lời vàng ngọc của thầy.

Thượng tọa Thích Bê Bối chậm rãi nói :

— Thầy rút tia kinh nghiệm các con làm việc phải có phương pháp mới mong thành công được trước hết con nên đứng lên tổ chức thành một hội và hội đó sẽ ra mắt báo chí và quần chúng, các con phải có hội viên, kêu gọi tất cả những người có tâm huyết gia nhập. Sau đó, chúng ta mở cuộc họp báo, cho các hội viên ngồi phía dưới làm hậu

thuẫn cho chúng ta, bọn kỵ giả nho nhỏ hối vò vẫn chúng ta sẽ cho hội viên la ó làm mất tinh thần chúng. Thầy biết bọn nhà báo là bọn chỉ to cái lỗ miếng còn nhát như thỏ..

Bà Bá Đạo gật đầu lia lịa :

— Dạ thưa thầy con hiểu ý thầy rồi.

Thượng tọa Thích Bê Bối tiếp :

— Thầy thấy có nhiều nhân vật phụ nữ có uy tín, con có thể mời họ gia nhập hội của con rồi thành lập ngay một ban chấp hành, chủ tịch đoàn.

— Thưa thầy những nhân vật đó là nhân vật nào?

— Thiếu gì, ngày nào họ không ra vào đây, chẳng hạn như bà Lá Đồ, bà Nín Dé, bà Trăng Sáng, toàn là những bậc nữ lưu tiếng tăm ở đất nước này.

Bà Bá Đạo bỗng lấy làm lo lắng, toàn những nhân vật nữ lưu thương hạng ngoại hạng, bây giờ giờ mời mấy bậc đó cùng vào hội chắc gì bà Bá Đạo đã được giữ chức vụ chủ tịch, những nhân vật tiếng tăm kia sẽ tranh mất chức chủ tịch của bà. Nhưng Sư Lé đã nói :

— Con đừng lo, mọi chuyện có thầy đứng sau lưng con, con thành lập hội thầy sẽ nói với mấy bà kia nhường chức chủ tịch cho con...

Bà Bá Đạo mừng rỡ :

— Dạ vâng, con cảm ơn thầy, thưa thầy thế nào hội cũng gặt tiếng vang quốc tế...

Thượng tọa Thích B. Bối cùn tỏ ra cởi mở hơn :

— Thầy sẽ giúp con hết mình, các phật tử của thầy sẽ là đoàn viên của con, thầy cho con mượn chùa này làm trụ sở hoạt động, bây giờ con hoạch định chương trình đi...

Bà Bá Đạo càng lúc trở nên phấn khởi :

— Thưa thầy con sẽ cố hết sức con.

Thượng tọa Thích Bê Bối đưa tay ra sau lưng đám đám mấy cái, thầy ngồi quá nhiều nên hắt đầu mỏi lưng, và lại thầy còn có bệnh yếu thận nữa mà thuốc thang không biết bao nhiêu vẫn chưa khỏi.

Thượng tọa Thích Bê Bối thấy rằng đã quá dày dủ nhiệm vụ với bà Bá Đạo, thầy cần phải tổng cõi mu khôi nơi này ngay tức thì, giọng thầy trở nên nặng nề :

— Thời được, cõi việc như vậy đã xong, thầy chỉ có thể giúp được con như thế thôi bây giờ con về với mấy bà kia mời tham gia rồi điện thoại cho thầy sau, cần gì thầy sẽ giúp thêm.

Bà Bá Đạo chợt hiểu, bà vội vàng đến bên thầy :

— Thưa thầy thầy để con dìu thầy đi nghỉ, mặc dù bạn công việc nhưng con có thể ở đây một buổi quạt hẫu và đám lưng cho thầy...

Thượng tọa Thích Bê Bối xua tay :



— Thôi khôi, con cứ mặc thay, thay có người săn sèc rồi.

Một chú tiểu từ ngoài chạy vào đỡ thượng tọa Thích Bê Bối đứng dậy, bà Bá Đạo thấy rằng mình cũng cần phải làm một cái gì để thấy được hài lòng, bà bèn đứng dậy đến bên thầy đỡ một bến cánh tay:

— Thưa thầy đê con dìu thay vào phòng.

Thượng tọa Thích Bê Bối gõ tay bà Bá Đạo:

— Thôi khôi, con cứ về đi, càng sớm càng tốt, thay vào trong phòng riêng nằm nghỉ một lát là hết ngay mà.

Bà Bá Đạo bèn quì xuống xá thay một cái rồi đi ra cửa.

Chú tiểu đưa thay đến cửa phòng, thay ra hiệu cho chú :

— Thôi con ra ngoài chơi đi, có ai tới thì nói thay không có trong nhà nghe chưa, à còn lau chiếc xe hơi của thay cho thật bóng nhé, chúc nứa thay có công việc phải đi.

— Dạ.

Chú tiểu đi ra ngoài luôn, thay sur Lé đứng ở cửa buồng gõ cửa, trong phòng im thin thít, thay lên tiếng gọi :

— Hoa oí, con mở cửa cho thay.

PHONG NGƯA

Ghé chốc, lờ lói, gài tới đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết

uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lam—CHOLON — KNBYT số 3 — 9.5.63

Im lặng một lát sau mới có tiếng cười nhau :

— Sao không ở ngoài đó nói chuyện với con mụ già đi vô đây làm gì nữa.

Thượng tọa Thích Bê Bối cười hì hì :

— Thôi mà con, con đừng khó tính chứ.

— Ai biếu cứ theo khách hoài, toàn là gái già mà cũng ham.

— Ấy con đừng nói bậy mà phải tội với trời Phật, ai cũng là Phật tử cả mà con...

— Hừ không biết, kệ ông...

Giọng thượng tọa Thích Bê Bối trở nên ngọt ngào :

— Con giận thay thật đấy sao con, tội nghiệp thay mà con.

— Không thèm tội nghiệp nữa.

— Con mà giận thay thay tự thiêu chết cho con coi.

Một tiếng xí thốt ra từ trong phòng :

— Sức mẩy, thay mà tự thiêu thì tôi cùi luôn.

Thượng tọa Thích Bê Bối cố sức năn nỉ :

— Thầy mỏi lưng quá rồi, con cho thay vào nằm nghỉ một tí đi rồi con muốn gì thay cũng cho con hết.

— Thiệt hêng.

— Thiệt.

Cô bé càng lúc càng trở nên hồn hào :

— Đứa nào nói láo thì làm sao ?

— Con muốn làm sao ?

— Đứa nào nói láo xe cán chết tui nhé.

— Ủ đứa nào nói láo xe cán chết tui.

Lúc đó mới có tiếng chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa hé mở, thay vừa thò mặt vào ăn liền một cái tắt tai của cô bé. Thượng tọa Thích Bê Bối nắm lấy cánh tay cô ta :

— Tại sao con lại đánh thay.

Cô bé nắm vạt áo cà sa của thay lôi tuột vào trong, đấm thòn thupper lên lưng thay.

— Ai bảo bê bối.

Thượng tọa Thích Bê Bối không hề giận dữ thay lẩn kẽm ra giường, làm cô gái mắt đà ngã theo. Cô gái càng lúc càng trở nên đảo lè, cô gái nắm đứt cái tai của thay xoắn một cái, thượng tọa Thích Bê Bối la lên :

— Ái, ái chết thay mất con ơi.

— Cho thay chết luôn, mấy con mẹ già mà cũng ham.

Bất ngờ thượng tọa Thích Bê Bối thò ngón tay thọc léc cô gái làm nàng này người lên cười xang xắc :

(CÒN TIẾP)

SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

Thư hàng tuần

Chuẩn bị cho tờ báo của Cơ Sở Nhân Chù ra mắt

Như quý vị và các anh, các chị đều đã rõ chúng ta hiện đang ở trong giai đoạn hoàn tất việc xây dựng cơ sở Nhân Chù. Chậm nhất là khoảng 1 tuần sau ngày số báo này phát hành bản hợp đồng tương thuận về việc góp vốn đã đến tay quý vị và các anh các chị. Quý vị và các anh, các chị chỉ việc ký tên vào bản hợp đồng đó để xác nhận là chính thức đồng ý góp vốn với cơ sở. Sau đó, quý vị và các anh các chị gửi góp số tiền hứa góp và một bản hợp đồng đã ký tên về cho người phụ trách. Một tuần lễ sau đó thư của quý vị và các anh các chị sẽ về tò soạn báo Đời. Như thế, chậm nhất là cuối tháng 8, việc góp vốn đã hoàn tất để cơ sở khởi sự hoạt động đúng hạn kỳ là đầu tháng 7-71.

Trong ý nghĩ của mỗi người chúng ta ở giờ này, chắc chắn không còn sự pháp phỏng lo âu là cơ sở sẽ không thể thành hình nữa. Bởi vì sự thành hình của cơ sở hoàn toàn nằm trong tầm tay quyết định của chúng ta. Trong suốt mấy tháng qua chúng ta đã nỗ lực vận động cho cơ sở thành hình và bây giờ là lúc chúng ta thể hiện ý muốn của mình cùng bạn bè đồng tâm nguyện trên toàn quốc. Tin tưởng ở quyết tâm đã được biểu lộ của quý vị cùng các anh các chị, chúng tôi đang chờ đợi tới ngày được gửi thư tới từng người để thông báo về các chi tiết liên hệ tới công việc xuất bản tờ báo của chúng ta.

Tờ báo của chúng ta như đã được đề cập sơ lược nhiều lần, trước hết phải phản ánh trung thực tiếng nói của chúng ta, tiếng nói xây dựng nhiệt thành của những người yêu nước yêu tự do thiết tha với lý tưởng công bằng và bác ái. Tờ báo của chúng ta cũng còn là phương tiện đấu tranh quyết liệt của những người muốn lành mạnh hóa xã hội nhất định phát động một phong trào rộng lớn chống lại các tệ nạn tham nhũng thói nát và bất công. Ngoài ra tờ báo của chúng ta còn phải thể hiện đúng trình độ nghệ nghiệp của một cơ quan ngôn luận đúng với ý nghĩa và vai trò của nó. Nói một cách khác, tờ báo của chúng ta phải là

một niềm hân diện không cho riêng chúng ta mà là cho chung hối thay mọi người vẫn hằng mong mỏi có một tờ báo xứng đáng với danh nghĩa báo chí tại Việt Nam. Tất nhiên, muốn đạt tới các tiêu chuẩn đó, chúng ta sẽ phải hội được nhiều điều kiện hơn là một điều kiện vốn liếng. Vì thế, ngay từ bây giờ, Ban Điều hành Cơ Sở Nhân Chù xin được chính thức yêu cầu quý vị và các anh, các chị hãy suy nghĩ ngay về tờ báo. Tùy phương vị và sự hiểu biết của mỗi người, xin quý vị và các anh, các chị hãy chuẩn bị sẵn một số ý kiến cho tờ báo. Trước đây, trong thư từ gửi về, quý vị và các anh, các chị đã phát biểu một số ý kiến đang kể. Tuy nhiên, đó chỉ là những ý kiến đại cương thuộc về lý thuyết. Bây giờ đã tới lúc để quý vị và các anh, các chị trình bày những ý kiến chi tiết hơn về các vấn đề cụ thể hơn. Chẳng hạn quý vị và các anh, các chị có thể cho biết tờ báo nên thực hiện việc chống tham nhũng, thói nát như thế nào, tờ báo nên thực hiện các loại bài như thế nào, nên chú trọng đặc biệt các tin tức thuộc loại nào, có tính cách giật gân, hấp dẫn hay chỉ nhằm mở rộng kiến thức của người đọc..? Ngoài ra, tờ báo nên có những loại bài giải trí ra sao, tiêu thụyết ướt át hay các tác phẩm nghệ thuật giá trị, bộ biên tập của tờ báo cần qui tụ những cây bút nào...?

Sau hết, quý vị và các anh, các chị cũng đừng nên quên phát biểu ý kiến về các văn phòng đại diện địa phương của tờ báo. Các văn phòng này nên hoạt động ra sao cho có hiệu quả, hệ thống liên lạc giữa các văn phòng này với tò soạn tại Saigon nên tổ chức như thế nào..?

Nói tóm lại, Ban Điều Hành Cơ Sở Nhân Chù hiện đang chờ đợi ý kiến của quý vị cùng các anh, các chị về mọi khía cạnh công việc liên hệ tới tờ báo. Đành rằng, ban Điều hành cơ sở đã có sẵn ý kiến về mọi khía cạnh đó, nhưng dầu sao ý kiến của nhiều người vẫn phong phú hơn là ý kiến của riêng một nhóm người.

(Xem tiếp trang 53)

● 113 ngàn cho quỹ học bổng
«HTN và Tuần báo Đời».

Như đã loan báo trong các số trước, TB Đời đã thực hiện việc cấp phát 20 học bổng khuyến khích cho các học sinh tại Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Số học bổng này được cấp phát trong khuôn khổ chương trình học bổng do nhóm Hà Thủ Nhơn và tuần báo Đời tổ chức, đã nâng tổng số học bổng được cấp phát lên 23 học bổng. Theo dự trù Nhóm HTN và tuần báo Đời sẽ thực hiện cấp 200 học bổng cho các học sinh nghèo trên toàn quốc. Số tiền dành để cấp học bổng ngoài phần đóng góp của tuần báo Đời đều do sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên toàn quốc. Trong tuần qua, Ban Điều Hành Chương trình Học bổng Nhóm HTN và tuần báo Đời đã nhận thêm 42 ngàn đồng do các nhà hảo tâm gửi tặng. Số tiền trên gồm có 4 ngàn đồng của nhà Phát Hành Đồng Nai, 12 ngàn đồng của Nhật B. Chính Luận, 12 ngàn đồng của bác sĩ Nguyễn Anh Tài, 4 ngàn đồng của bà Tatovitch thuộc Hội Những Người Mỹ Bạn VN (AFVA), 4 ngàn đồng của nghị sĩ Đoan V Cửu, 4 ngàn đồng của Giám đốc Crystal Palace và 4 ngàn đồng của 11 người lính ? Tình cho tới nay Ban Điều Hành Chương trình Học Bổng Nhóm Hà T Nhơn và Tuần Báo

Đời đã nhận được một số tiền tổng cộng là 113 ngàn đồng (một trăm mươi ba ngàn đồng).

40 học sinh QNNT được cấp học bổng

về số học bổng cấp cho các học sinh Quảng Ngãi Nghĩa Thục thì Ban Điều Hành Chương trình Học Bổng Nhóm HTN và Tuần Báo Đời đã đồng ý để Ban Giám Đốc Quảng Ngãi Nghĩa Thục chia cho 40 học sinh thay vì 20 em sinh. Sau đây là danh sách 40 học sinh tại Quảng Ngãi Nghĩa Thục đã được cấp «học bổng» Ha T Nhơn và Tuần báo Đời :

- 1 — Em Trần Huỳnh lớp 6/1
- 2 — Em Nguyễn Anh —
- 3 — Em Lê Thị Thương —
- 4 — Em Nguyễn Lương lớp 6/2
- 5 — Em Trương Văn Xít —
- 6 — Em Tạ Lực —
- 7 — Em Mai Xuân Bửu lớp 6/3
- 8 — Em Nguyễn Thị Thiện —
- 9 — Em Nguyễn Vũ —
- 10 — Em Phạm Nga lớp 6/4
- 11 — Em Phạm Thị Thúy Phương —
- 12 — Em Phan Thành —
- 13 — Em Võ Văn Ba lớp 6/5
- 14 — Em Trần Như Dung —
- 15 — Em Võ Thành Nam —
- 16 — Em Nguyễn Thành An lớp 6/6
- 17 — Em Trần Hiền Lâm —
- 18 — Em Lê Tâm —
- 19 — Em Lê Thị Ba lớp 6/7
- 20 — Em Cao Mùn —
- 21 — Em Võ Minh —
- 22 — Em Bùi Quang Minh lớp 7/1
- 23 — Em Phan Thị Thu Thủy —
- 24 — Em Lê Việt Sinh —
- 25 — Em Bùi Văn Phú lớp 7/2
- 26 — Em Bùi Xuân Thành —
- 27 — Em Nguyễn Liêm —
- 28 — Em Phan Thị Thủ Châu lớp 7/3
- 29 — Em Trần Thị Huyền —
- 30 — Em Bùi Thành lớp 7/4
- 31 — Em Lê Vinh —
- 32 — Em Nguyễn Thị Liễu lớp 8/1
- 33 — Em Nguyễn Hữu —
- 34 — Em Tống Thị Thủ Ngân lớp 8/2
- 35 — Em Phan Thị Định Ngân —
- 36 — Em Lương Hữu Anh —
- 37 — Em Võ Uyên lớp 8/3
- 38 — Em Phạm Văn Anh —
- 39 — Em Bùi Thủ — lớp 9
- 40 — Em Huỳnh Thị Cường —

Thêm bảy hồ sơ xin học bổng

Về số đơn xin cấp học bổng trong tuần qua, Ban Điều Hành Chương trình học bổng nhóm HTN và Tuần báo Đời đã nhận thêm 7 hồ sơ. Sau đây là danh sách các học sinh gửi 7 hồ sơ kèm trên:

- 1) Lê Thị Tốt (Châu Đốc)
- 2) Nguyễn Thành Tâm (KBC 4563)
- 3) Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Gia Định)
- 4) Nguyễn Anh Tuấn (Cholon)
- 5) Đinh Quốc Định (Saigon)
- 6) Lê Minh Sang (KBC 4563)
- 7) Lê Minh Sang (KBC 4563)

Với 7 hồ sơ mới này, tổng số hồ sơ xin cấp học bổng do ban điều hành Chương trình Học bổng Nhóm HTN và Tuần báo Đời nhận được đã lên tới 72 hồ sơ. Kết quả việc xem xét các hồ sơ này sẽ được chính thức công bố trước khi khai giảng niên khóa 1971 — 1972 và sau đó, việc cấp học bổng sẽ được thực hiện tiếp tục cho tới hết niên khóa kế trên.



40 học sinh Quảng Ngãi Nghĩa Thục được cấp học bổng chụp chung với phụ huynh của các em và các giáo sư

SƠ TAY SINH HOẠT

● Nhật báo của cơ sở
Nhân Chủ

Song song với các hoạt động thực hiện chương trình học bổng việc xây dựng cơ sở Nhân Chủ cũng được xúc tiến vào giai đoạn chót. Trong tuần lễ cuối tháng 5 vừa qua, Ban Điều Hành Cơ Sở Nhân Chủ đã tạm ngưng việc gọi góp cổ phần để thực hiện các hoạt động liên hệ tới việc thu gom vốn.

Được biết, Ban Điều Hành đã in xong 2000 bản hợp đồng tương thuận. Tài liệu này cũng đã được chuyển về các chi Nhóm địa phương để chuyển tới tay các thành viên, cảm tình viên đã hứa góp vốn. Theo dự trù của Ban Điều Hành thì cơ sở Nhân Chủ sẽ phát hành trước hết một tờ nhật báo. Sau khi thu gom vốn xong, Ban Điều Hành sẽ thực hiện ngay chương trình quảng cáo cho tờ báo được ấn định ra mắt trong khoảng từ 20 tới 31 tháng 7 năm 1971. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng tờ báo, do cơ sở Nhân Chủ xuất bản là nhật báo, 8 trang, sẽ đặt nặng vấn đề thông tin và hỗ trợ cho các cuộc tranh đấu chống lại các tệ nạn bất công tham nhũng.

Mọi công việc liên hệ tới chương trình «HỌC BỔNG NHÓM HÀ THÚC NHƠN VÀ BÁO ĐỜI»
xin giao dịch với :

Ông VŨ THẾ NGỌC

Trưởng Ban Điều Hành Chương trình

Địa chỉ : Tòa soạn tuần báo Đời

Điện thoại : 92.393

Thể lệ gửi tiền cho cơ sở xuất bản báo chí Nh. Chủ (LẦN THỨ 2)

THỨ 1 : Các thành viên, cảm tình viên và nhóm viên đã hứa góp vốn chỉ nên gửi tiền về cho cơ sở, sau khi nhận được bản Hợp đồng do Ban Điều Hành gửi về. Việc gửi bản Hợp đồng đã được khởi sự thực hiện từ ngày 27-5-71.

THỨ 2 : Tiền gửi về cho cơ sở phải được gửi qua trung gian bưu điện. Các thành viên, cảm tình viên hay nhóm viên đã hứa góp vốn phải đích thân tới các ty, sở bưu điện gần nhất mua bưu phiếu gửi về cho cơ sở số tiền hứa góp.

THỨ 3 : Bưu phiếu và một bản hợp đồng đã có chữ ký của thành viên, cảm tình viên, nhóm viên ở dưới khoản ghi người góp vốn phải được bỏ chung vào 1 phong bì và gửi bảo đảm về cho Ban Điều Hành.

THỨ 4 : Bưu phiếu và thư bảo đảm để gửi cho ông Vũ Thế Ngọc địa chỉ 143 Cộng Quỳnh, Saigon 2.

THỨ 5 : Thành viên, cảm tình viên, nhóm viên góp vốn cần giữ lại cuống bưu phiếu và một bản hợp đồng để làm bằng về sự đóng góp của mình.

THỨ 6 : Sau khi nhận đủ số tiền đóng góp và các bản hợp đồng. Ban Điều Hành sẽ lập danh sách ghi rõ số tiền đóng góp của mỗi người. Danh sách này sẽ được gửi tới mỗi thành viên, cảm tình viên và nhóm viên trước ngày 1-7-1971.

THỨ 7 : Thành viên, cảm tình viên, nhóm viên cần lưu ý : Chỉ gửi tiền theo cách thức đã ghi rõ trong các điều trên ngoài ra tuyệt đối không theo một cách nào khác, nhất là bằng cách trực tiếp trao tay cho bất kỳ một cá nhân nào.

TÓM LẠI

Tiền gửi về cho CƠ SỞ NHÂN CHỦ xin gửi bằng Bưu Phiếu
và để cho :

VŨ THẾ NGỌC

143, Cộng Quỳnh — Saigon 2

Nhắn tin

● Anh BÙI NGỌC HIỆP (VL) :
Bưu Phiếu đó đề tên U.T nên có lẽ khó lanh nòi, vì UT chỉ là bút hiệu chứ không phải tên trong cẩn cước. Tuy vậy, sẽ có thu xếp theo ý anh, trừ trường hợp bắt khả kháng thì sẽ tin cho anh biết sau. Tài liệu chắc chắn sẽ đến tay mọi người trong khoảng trước, sau ngày 15-6-71 mà thôi. Xin chờ.

● Anh HOÀNG THÔNG (QT) :
đã gửi thư từ đầu tháng trước, sao mà nhắc lại cùng một vắn đề như vậy ? Nếu chưa nhận được xin cứ coi như mọi chuyện đã xong. Anh đã là người của Nhóm và cơ sở NC sẽ gửi tới anh những tài liệu cần thiết trong vòng từ 10 tới 20-6 này.

● Anh NGUYỄN VĂN CÚC (kbc 3004) : Đã ghi tên anh ở cuối bảng danh sách thân hữu góp vốn cho cơ sở NC. Trước khi báo ra, sẽ liên lạc với anh để bàn về vấn đề thông tin viên.

● Anh BÙI NĂNG PHẨN (B. Lộc) : Đã nhận được thư và đã

làm đúng theo ý anh. Ít ngày nữa sẽ có tài liệu gửi về địa chỉ do anh ghi trong thư.

● Anh NGUYỄN TẤN ĐIỆN (Cholon) : Không nên dè dặt quá như vậy, nhất là chỉ vì lý do thiếu điều kiện vật chất. Đã ghi tên anh vào danh sách những người sẽ góp công cho tờ báo của chúng ta. Trước khi báo ra mắt, sẽ có liên lạc với anh để bàn về công việc mà anh xét thấy có thể làm được.

● A. NGUYỄN KINH CHÂU (Huế) : Rất nhiều người đã cho biết gặp trường hợp như anh. Vì vậy, đã có quyết định là hạn chế tối mức tối đa việc gửi thư. Thay vào đó, các đại diện địa phương sẽ lãnh nhiệm vụ liên lạc để báo tin khi cần thiết. Chắc chỉ ít ngày nữa sẽ có người liên lạc để chuyền tài liệu chính thức tới anh đồng thời cũng để bàn về chuyện lập văn phòng đại diện địa phương tại Huế.

● A. NGUYỄN TẤN THANH (Bảo Lộc) : Đã cho gửi tài liệu tới anh. Nếu sau ngày 20-6 mà vẫn chưa nhận được, xin anh cho biết tin.

● VŨ DUY CHUNG (Đ.D) :

PHIẾU ÂN NHÂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, Họ :

Địa chỉ :

đồng ý ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG do nhóm Hà Thúc Nhơn và tuần báo Đời tổ chức, bằng cách đóng góp :

- A:— Một số tiền là _____
B:— Một số học bổng theo các chi tiết sau.

- 1) _____ học bổng toàn phần (4.000\$)
- 2) _____ học bổng bán phần (2.000\$)
- 3) _____ học bổng khuyến khích (1.000\$)

trong thời gian là _____ tháng, kể từ tháng 1971

Ngày _____ tháng _____ năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo Đời cho ông VŨ THẾ NGỌC

Mời ở Đà Lạt về. Tiếc là không biết Chung đã về Đơn Dương, nếu biết thì có thể đã ghé qua gặp nhau. Chắc chắn tờ báo sẽ ra mắt vào cuối tháng 7-71 vì không thể chậm hơn được. Chúng đều tháng 7 sẽ liên lạc với Chung để bàn một số công việc. Nhờ gửi địa chỉ về.

● Anh LÊ TẤT HỮU (QĐ) :
Đã nhận thư biết ý kiến về Quảng Đức. Dẫu vậy vẫn nên cố gắng giới thiệu chủ trương và việc làm của Nhóm với các bạn bè mới tai đó. Trong trường hợp có sự di chuyển bất thường xin nhớ tin về ngay.

● Anh LUÔNG (Đà Nẵng) :
Cần có mặt anh ở Saigon để lo vụ của T.Úy Trọng. Trong trường hợp kẹt thì mình lại tạm gác vậy. Riêng về giải thưởng tôi nghĩ là chỉ nên đề ra chính thức trên nhật báo của Nhóm tức là vào khoảng cuối tháng 7-71. Ngoài ra, cũng mong gặp anh để bàn kỹ về việc xuất bản tờ báo vì không thể chỉ có quyết định dựa riêng trên ý kiến và khả năng hạn chế của anh em ở Saigon. Vả lại, nếu có gặp anh Liệu, anh sẽ hiểu thêm là tôi cũng đang ở trong những những điều kiện rất khó xoay sở. Tóm lại, rất cần gặp anh để công việc có thể khởi sự. (UT)

● Anh TRẦN ĐÌNH THỌ và CHU TẤN (Cần Thơ) : Nếu được, xin cố thu xếp về Saigon nội tuần này và nhớ mang theo danh sách cần thiết như đã thông báo. Chờ tin các anh.



ĐỜI

MUÔN MẶT

(TIẾP THEO TRANG 41)

mở đầu cho cuộc trình tấu và đã được thính giả tán thưởng hết mình. Tuy tiếng đàn của Phil Jones chưa đạt đến mức «thượng thừa» của các bậc thầy trên phím ngón, ông đã vượt qua những «khúc chạy» một cách dẻ dàng và trình bày Mozart rất đúng điệu. Trở về Việt Nam sau nhiều năm du học tại Đức Quốc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành được coi là người thời kèn Clarinette truyền cảm và điều luyện nhất nước. Cùng với 4 nhạc sĩ khác trong «Ngũ Tấu Khúc soạn cho kèn Clarinette và đàn giây» của Mozart, Nguyễn Văn Thành đã bắc được một nhịp cầu giữa những xao xuyến của thính giả và nỗi niềm của Mozart. Đó là một thành công của nghệ sĩ.

Mặc dù được thính giả vỗ tay khen ngợi nhiệt liệt, các nhạc

sĩ trống rất ngại ngùng mỗi khi trình tấu xong một tác phẩm, đường như họ cảm thấy miễn cưỡng khi đứng dậy khẽ gật đầu chào đáp lễ. Trời mưa, số thính giả và thành phần thính giả không được tương xứng lắm với tài nghệ và công trình tập luyện của nhạc sĩ. Sự vỗ tay giữa các tiêu đoạn (hay hành âm, movement) của một tác phẩm làm cho người dân cảm thấy hơi buồn. Trước đây, trong các buổi trình tấu của

nhạc sĩ ngoại quốc, thính giả VN thường ngồi yên nghe hết cả bài đoạn của tác phẩm mới vỗ tay — thật là sành điệu ! Kỳ này được nghe người nước mình và Hoa Kỳ đàn, họ vỗ tay «lip». Cuộc trình diễn này do cụ Quốc Vũ Khanh Đặc Trách Văn Hóa chủ tọa. Dưới cơn mưa, công trường Quốc Gia Âm Nhạc mở rộng thênh thang và cờ quạt gắn khắp chỗ.

(TRANG TỈNH)

CHUẨN BỊ CHO TỜ BÁO CỦA CƠ SỞ NHÂN CHỦ RA MẶT

(TIẾP THEO TRANG 49)

Do đó, ban Điều hành cơ sở Nhân Chủ hy vọng là sau khi gửi tiền góp về cho cơ sở, qui vị và các anh, các chị sẽ không quên gửi ý kiến về tờ báo cho cơ sở. Riêng với nhóm viễn trên toàn quốc, ban Điều hành cơ sở Nhân Chủ xác nhận rằng nhiệm vụ của các anh, các chị là phải đóng góp với mức tối đa cho sự phát triển cơ sở Nhân Chủ để tạo điều kiện hoạt động hữu hiệu cho Nhóm trong ý hướng tiến tới một xã hội lành mạnh và an vui trong tương lai. Chúng ta là những người đã ký kết cả danh dự lẫn cuộc sống cho mục tiêu đó, nên trước hơn ai hết, chúng ta sẽ phải dành trọn nỗ lực cho việc thể hiện mục tiêu đó.

BAN ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ NHÂN CHỦ

KHAI PHÓNG

số 10, 11 (170 trang)

Cơ quan ngôn luận của Phụ Huynh Học Sinh Khánh Hòa

● BIÊN KHẢO CÔNG PHU ● VĂN NGHỆ ĐẶC SẮC

Đầy đủ tin tức về cuộc vận động thành lập Đại Học Nha Trang và 15 trang phóng sự linh động về trường Nữ Trung Học Nha Trang.

Thư tín, bài vở xin đề : ông NGUYỄN DƯƠNG

số 95 Phước Hải Nha Trang

TRONG RỪNG BĂNG NHẠC...

- Đứng giữa rừng băng nhạc với cả ngàn cuốn băng của hàng chục hiệu băng nhạc khác nhau, chắc hẳn quý vị phải thắc mắc :
 - Làm sao chọn một cuốn băng nhạc cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ, mọi gia đình đều nghe thích thú ?
 - Làm sao chọn một cuốn băng nhạc có giá trị vượt khung gian, thời gian ; dù ở quê nhà hay hải ngoại cũng nghe được quanh năm suốt tháng mà không nhảm chán ?
 - Xin thưa, chỉ có cuốn băng nhạc nào ghi lại những khúc tình ca quê hương bất diệt với âm điệu dân tộc ngọt ngào muôn thuở mới làm quý vị thỏa mãn !
- Đó, cuốn băng nhạc độc đáo và giá trị nhất hiện nay !

BĂNG NHẠC

TRƯỜNG SƠN

DUY KHÁNH thực hiện

Cuộn I : Chủ đề « Hát Giữa Quê Hương »

- BĂNG NHẠC TRƯỜNG SƠN** qui tụ 12 giọng ca dân tộc truyền cảm nhất nước trong 20 ca khúc bát hủ về quê hương chiến tranh, quê hương thanh bình của 30 năm tân nhạc !

- Ở SAIGON, TÌM MUA NGAY TẠI CÁC ĐẠI LÝ :
 - Radio MINH CHÂU, góc đường Lê Lợi, Công Lý.
 - LITA, nhà hàng Thanh Thế trông sang Thương Xá Tam Đa (Crystal Palace).
 - NGỌC HÂN, 85 Thương Xá Tam Đa (đầu cầu thang lầu 1).
 - NAM THẠNH, 29 Võ di Nguy (Chợ Cũ).
- TỔNG PHÁT HÀNH :
 - DIEN HỒNG, 66 Lê Lợi, Saigon.
(Đại lý các tỉnh xin liên lạc ngay với nhà Tông Phát Hành DIEN HỒNG)

XIN LUU Ý : — Mua băng nhạc TRƯỜNG SƠN, quý vị tìm cho được băng chính với mặt bìa in OFFSET 4 màu thật mỹ thuật.
— Quý vị mua phải băng sang lận, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về kỹ thuật âm thanh !

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

COTRACYK

SU
CÔNG HIỆU
MÃNH
CỰC

2 TRIỆU VIEN

3 TRIỆU VIEN

VỊ
VỊT-TRUNG

GIẢM MÙ LÂM ĐỘC

THƯƠNG HÀN
DỄ
UỐNG

• BAN NÓNG-BAN CDA

• CẨM HO-SUNG PHỐI

• NHIỄM VI-TRUNG

• GHE LỞ LOÉT-VẾT ĐAU

• SUNG MÙ-LÂM ĐỘC

• ĐỂ GÓT THƯỢC SỚM
RIENG CHO TRE EM

MUA Ở ĐÂU TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẠI

ĐC: TRẦN QUỐC TOẢN

TRỊ BỊNH:

THUỐC ĐIỀU KINH

GYNOPAUSINE

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS

(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI V.N.)

TRỊ BỊNH:

- THẤY KINH CHẬM.
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HƠI XUÂN VÀ DÂY THI.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.

BÁN TẠI CÁC
NHÀ THUỐC TÂY

LỄ NGHĨA LIÊM.SI

LE NGHIA LIEM.SI

禮義廉耻



• MỖI NGÀY
CÓ HAI CHUYẾN BAY

**SAIGON –
ĐÀ NẴNG**

• MỘT CHUYẾN :

SAIGON – HUẾ

• MỘT TUẦN CÓ 5 CHUYẾN BAY

SAIGON – NHA TRANG

Bằng phản lực cơ tối tân :
« BOEING 727 »

• 106 hành khách • 900 cây số/Giờ

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

HEPACHAUT



VUI VÉ
TUỔI TRẺ
DA DẺ
MIN MÀNG

mứt cốt ARTICHAUT
mứt cốt GAN BÒ TƯƠI
SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2

Vận Bảo Chứng HADZEM

**YÊU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỨA MẾ ĐAY
THIẾU MÁU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT**

CÚM MÙNG LẠNH CẨM SỐI ĐAU NHÚC

ANTIGRIPPAUX



BÚA ĐỂ ĐẨU NGỦ

CARCASSONNE

(XÁC PHÀM)

(Tiếp theo trang 45)

Vài hàng về Thi Hào Torquato Tasso (1544-1595) tác giả tập Anh Hùng Ca :

Thi hào sinh tại Sorrento và mất tại Rome, là con nhà thơ Bernardo Tasso, Thiếu thời sống với mẹ và chị, lớn lên (1557) theo cha tới ở Pesaro và Urbino làm quen với nếp sống trưởng giả chốn triền ca. Năm 1559 Tasso đi Venice. Từ 1560 đến 1565 ông về Padua học luật. Hai bài thơ xuất sắc đầu tiên của ông viết về hai mối tình đầu với với Eleonora Santivale và Laura Peperara, tuy nhiên không ai tìm ra manh mối gì về hai nhân vật nữ này. Đến Tasso nhiều lúc thanh thản phong lưu tột bậc, nhưng cũng đôi khi lao đao khốn đốn. Từng đi nhiều ở Ý và ở Pháp (nhất là Paris). Thi phẩm rất phong phú, nhưng độc đáo nhất là tập sử thi Gerusalemme Liberata (1580),

Tasso là bạn thân của Scipione Gonzaga sau là Hồng y. Cuối năm 1565 ông thôi học, theo giúp Hồng y Luigi d'Este. Huyền thoại đời ông là mối oan tình với Leonra, em gái huân tước Filippo d'Este trong khi ông lưu lại nhà huân tước. Giai thoại phổ biến nhất kể một lần vì mất bình tĩnh ông đã phóng dao tới một tên quân hầu vì ngờ nó theo dõi khi ông nói chuyện với Lucrezia một cô em gái khác của huân tước d'Este. Sau đó ông bị thất sủng, rồi bị huân tước hạ ngục, rồi bị giam cầm bảy năm liền (1579-1586) ở Ospedale di Sant'Anna, may sau có một vị trong hang giáo phẩm là Angelio Grillo và hoàng tử Mantua là Vincenzo Gonzaga can thiệp mới được phóng thích. Mãi tới những năm gần cuối đời, thi hào mới được các giới chức tôn giáo và triều đình phục hồi danh dự.

Vở kị ch Tancrede của Voltaire (1694-1778):

Kịch bản Tancrede của Voltaire cũng là câu chuyện về chàng hiệp sĩ Ý Tancredi, nhưng hơi khác với nhân vật của thi hào Tasso và khác hẳn với nhân vật lịch sử. Truyện kể :

Tancrede dời Syracuse sang giúp vua xứ Byzance. Nơi đây chàng gặp con gái hiệp sĩ trưởng Argire là Arménaide, yêu nàng và cả hai nguyện sẽ kết hợp thành vợ chồng. Chẳng may Arménaide phải theo cha về Syracuse. Triều đình Syracuse đồng thành lên án Tancrede đã bỏ nước theo vua xứ nghịch, và trước danh hiệu hiệp sĩ của chàng cùng tịch thu hết tài sản. Trong khi đó Argire hứa trả Arménaide cho hiệp sĩ Orbassan. Arménaide

cho tên giả nhẫn mang mặt thư di cầu cứu Tancrede, chẳng may tên giả nhẫn bị bắt cùng với bức thư. Phe cùu địch của Argire vu khống là nàng dâng thư cho tù trưởng Hồi giáo Solamir, xui đánh thành Syracuse. Arménaide cam chịu cảnh tù đầy mà không hé răng lộ chuyện tâm tình với ai. Giữa lúc đó Tancrede bí mật về Syracuse. Chàng đâu có hay biết gì, nên tin ngay những lời vu khống kia là thật: âm thầm đau khổ biết mấy vì người yêu vừa phụ tình vừa phản bội đất nước. Sau khi thách so kiếm với Orbassan, ba đổi thủ, rồi chàng quyết ý đi tìm cai chết biền hạch để quên mối tình xưa. Chàng đánh tan quân Hồi nhưng chính mình cũng bị tử thương. Quân sĩ dù chàng về trước Argire và Arménaide, lúc đó chàng mới thấu rõ hết sự tình thì đã muộn.

Dù sao được hội ngộ và kết duyên với người yêu trước khi nhắm mắt như vậy chàng đã mỉm cười nói ; «Ta chết là đáng số, ta đã quá tin lời vu khống.»

Tancredi trong các vở nhạc kịch :

Nhiều nhạc sĩ danh tiếng Ý đã dựng truyện Tancredi thành nhạc kịch. Nhưng đáng kể nhất là vở nhạc kịch của Claudio Monteverdi (1567-1643) phỏng theo thi phẩm của Tasso và vở nhạc kịch của Gioacchino Rossini (1792-1868) phỏng theo truyện của Voltaire.

Nhận định riêng của chúng tôi

Chúng tôi nghĩ rằng Faulkner khi nhắc tới Bouillon và Tancred trong Carcassonne, Faulkner đã liên tưởng đến những nhân vật trong sử thi của Tasso, vì 3 lẽ sau đây :

1. Trong tập These Thirteen (Mười Ba Đảo Thiên) của Faulkner, phần ba gồm ba truyện đều có bối cảnh tại Ý, như vậy truyện thứ ba Carcassonne có thể được nghĩ là nước Ý còn liên hệ tới dòng tư tưởng của tác giả khi viết truyện này.

2. Tác giả vốn ôm mộng trở thành anh hùng chiến trận, nhưng rủi sớm bị thương tại chiến trường Pháp-Ý, nên có thể tác giả nhận cuộc Âu du (1924) qua thăm Ý đã muôn mực nhớ nhân vật Tancredi trong sử thi Ý để bộc lộ tâm tình.

3. Tác giả cũng ôm mộng làm thi nhân nữa, mộng này cũng lở dở luôn, có thể vì vậy tác giả nhớ đến chàng hiệp sĩ thi nhân đa tình trong tác phẩm của Tasso để giải tỏa nỗi lòng.

(3) Mã đầu giáp ; Nguyên bản Anh văn của Faulkner là Chamfron bản dịch Pháp văn của nhà Gallimard 1949 là Chanfrein đều có nghĩa là phần giáp sắc che đầu ngựa. Chúng tôi dịch là mã đầu giáp.

(4) Quân thù của Chiên : Nguyên bản Anh văn : The Lamb's Foes; bản Pháp văn sách đã dẫn : desennemis de l' Agneau. Xin nhắc lại với độc giả lần nữa là trong truyện này Faulkner hướng ảo giác của ông về đoàn Thập tự chiến thời trung cổ xa xưa.



HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

với fan Jet BOEING

727

106
*Hành
khách*



★ PHI-CƠ TỐI-TÂN

SAIGON

900

NHATRANG

cây số / giờ

DANANG

CHÁNH-CUỘC QUỐC-NỘI

HUẾ

3, LÊ-LAI-SAIGON

Đ.T.: 90.426.90.358.90.359

MỖI
NGÀY. 2 chuyến bay Saigon - Đà Nẵng

• 1 chuyến bay Saigon - Huế

bằng Phản Lực cơ BOEING 727 HÀNG KHÔNG VIỆT NAM