

Wason  
DS 531 Cut  
D 642+

cá c

# THI ĐỐI VĂN ĐOÀN

so

# ĐỜI

80

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

## ĐẶC BIỆT: CÁC CÂY BÚT TRẺ

- PHÒNG VĂN BA NHÀ VĂN NỔI TIẾNG VỀ NHỮNG NGƯỜI VIẾT MỚI : hànhdạo
- GIỚI THIỆU CÁC NHÓM THƠ VĂN BẢN TRẺ : đời
- SÁNG TÁC CỦA NHỮNG CÂY BÚT TRẺ : đời
- VUI BUỒN VỚI THƠ : thiencần

2

## CHÁNH TRỊ

- GIAI ĐOẠN HÒA BÌNH CỦA ĐẠI CƯỘNG : lýđạinguyên
- NGÔ CÔNG ĐỨC VÀ NGUYỄN KIM THẬP ĐẦU LÝ : ai bảm sau lung chiến sĩ : đời
- ĐI TÌM MỘT THÁI ĐỘ TRƯỚC TRẬN THẾ BẦU CỬ VN 1971
- BÁO ĐỜI VIẾNG THĂM QUẢNG NGÃI NGHĨA THỤC : quỳnh và bích
- ROMÉO VÀ JULIETTE : têđê

3

## VĂN NGHỆ

- BÁ ĐẠO nguyễnthuylong
- CHUYỆN TÌNH Erich Segal — phanlêthanh dịch
- VỚI KỊCH ĐỜI cacsĩ

4

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • TÍNH SỐ ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT NHÓM HTN • ĐỜI LÀM CẨM • MỘT VÒNG THẾ GIỚI

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 80	TUẦN LỄ TỪ 29-4-1971 ĐẾN 6-5-1971	GIÁ 50đ
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323	Chủ trương biên tập	<b>CHU TÙ</b> <b>và nhóm Sóng</b>	Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON	
Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh				

# đấu tranh cho đổi

## ĐI TÌM MỘT THÁI ĐỘ TRƯỚC TRẬN THẾ BẦU CỬ VN 1971

Dù thuộc thế đứng rào, người ta cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của các cuộc bầu cử tại VN sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Từ kết quả của các cuộc bầu cử đó, hay sớm hơn, từ những sắp xếp để dẫn tới một kết quả cho các cuộc bầu cử đó, tương lai của dân tộc VN sẽ hiện ra. Tất nhiên, trong chúng ta không ai lại mong mỏi sẽ được đón nhận một tương lai mờ mịt, một tương lai chỉ gồm toàn những dấu hiệu xấu. Cho nên, mỗi người buộc lòng sẽ phải nhìn ngay vào những hoạt động chuẩn bị cho các cuộc bầu cử đó hiện đang được tiến hành. Ở mỗi thế đứng, cái nhìn hiều biết dù chỉ tương đối trước vẫn để sẽ giúp mọi người có dịp xác định một thái độ nghiêm chỉnh và hữu hiệu trong ước muốn bênh vực cho các nguyện vọng chính đáng của mình.

Để giúp ích phần nào cho sự tìm hiểu của bạn đọc, từ số 81, *Đời* sẽ thực hiện một loạt chủ đề lấy tên chung là *Trận Thế Bầu Cử 71* Tại VN. Trong khuôn khổ các chủ đề này, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày lập trường, thái độ và ý kiến của các cá nhân hay tập thể mà theo chúng tôi sẽ có liên quan mật thiết tới mặt trận bầu cử 1971 tại VN. Sự trình bày của chúng tôi sẽ dựa trên những điều thâu lượm được trong những khuôn khổ các cuộc hội thảo do tòa soạn tổ chức với sự tham dự các cá nhân hoặc đại diện những tập thể kề trên. Cuộc hội thảo đầu tiên được tổ chức tại trụ sở tòa soạn tuần báo *Đời* sẽ thảo luận về đề tài *Lực Lượng Sinh Viên Trước Trận Thế Bầu Cử VN 1971*. Được mời dự cuộc hội thảo này là các lãnh tụ sinh viên thuộc mọi khuynh hướng của lực lượng sinh viên hiện nay, như Huỳnh Tân Mẫn, Phạm Hào Quang, La Quang Đông, Thích Q. Giang Trí, Trương Văn Khuê, Nguyễn Bá Chính, Lý Bửu Lâm, Vũ Thế Ngọc, Lê Khắc Sinh Nhựt, Trần Bình Kiệt...

Sau đó, cuộc hội thảo kế tiếp sẽ đề cập tới vấn đề Các Đoàn Thể Đảng Phái Trong Trận Thế Bầu Cử VN 1971 và những người được mời tham dự sẽ là đại diện của các đoàn thể, đảng phái có tiếng tăm hiện nay như quý vị Trần Quốc Bíru, Hà Thúc Ký, Phan Bá Cầm, Trần Văn Tuyên, Bùi Lương, Lê Trọng Quất, Nguyễn Ngọc Huy, Trương Công Cửu, Trương Vĩnh Lẽ, Đỗ Mậu, Nguyễn Văn Bông...

Cuộc hội thảo thứ ba trong dự trình của chúng tôi sẽ đề cập tới vai trò của các tôn giáo hiện nay và những người được mời tham dự sẽ gồm Linh mục Hoàng Quỳnh, Linh mục Lê Quang Oánh, Thượng Tọa Thích Mân Giác, Thượng Tọa Thích Đức Nhuận, Thượng Tọa Thích Thành Long, quý ông Lương Trọng Tường, Lê Phước Sang, Nguyễn Duy Hinh, Nguyễn Thành Nam, Trần Quang Vinh . . . . .

(XEM TIẾP TRANG 55)

### NHÓM ĐỈNH CAO Nha Trang

Nhóm Đỉnh Cao được thành lập từ năm 1968 và mãi đến ngày 23-11-1969 mới chính thức thành lập tại Nha Trang. Nhóm Đỉnh Cao quy tụ gồm một số bạn trẻ yêu thơ văn với mục đích là: «Tạo một niềm tin và tìm một hướng đi trên con đường phục vụ nghệ thuật cho những người trẻ tuổi». Số Nhóm Viên hiện thời có mặt là: Khuê Việt Trường, T. Th. Nguyễn Cao Trâm, Nguyễn Văn, Mặc Huy, Thành Hùng, Hồng Phong, Bích Hà, Nguyễn Thị Thanh Loan, Trần Thị Sen.., ở rải rác các tỉnh: Nha Trang, Cam Ranh, Sài Gòn.

Tính đến tháng 4-71 Nhóm đã phát hành được 3 tuyển tập thơ văn lấy tên Đỉnh Cao, tờ báo này được phổ biến rộng rãi ở Nha Trang, Cam Ranh với sự góp mặt của Nhóm viên và các cây bút từ ngoài.

Nhóm viên thường góp mặt trên các báo, nhật báo Tia Sáng, Đại Từ Bi, Diễn Đàn (đã chết), Thủ Tư, Đời, Nguồn Sống, nhật báo Tia Sáng...

Nhóm Đỉnh Cao không có trưởng Nhóm. Ban điều động được thành lập với: Thủ ký: T. TH.

Trưởng ban ngoại vụ: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Thủ Quy: NGUYỄN VĂN

Kỹ thuật: NGUYỄN CAO THÀM, THANH HÙNG.

Hiện tại, Nhóm đang mở rộng tầm hoạt động sang các tỉnh khác và thâu nhận thêm nhiều Nhóm viên.

Dự tính tương lai: sẽ phát hành một tập thơ mang tên «Một đoạn của Học trò» vào mùa Hạ 71 của T. TH Khuê Việt Trường.

Tiếp tục cho xuất bản những số Đỉnh Cao tiếp theo số 3... và sẽ xuất bản định kỳ nếu hoàn cảnh cho phép.

Sau đây là vài nét phác họa về những nhóm viên nòng cốt của Nhóm Đỉnh Cao.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG: sinh năm 1952 tại Nha Trang, tên Phan Huy Trâm, chưa vào đời. Bắt đầu hoạt động trên các báo từ năm 1969. Sáng tác phẩn nhiều về thơ và múa.

### Giới thiệu

## CÁC NHÓM THƠ VĂN BAN TRẺ

### ĐỜI



Chủ đề số này của *ĐỜI* được dành để giới thiệu hoạt động văn nghệ của các thi văn đoàn bạn bè trên toàn quốc. Nhưng, vì thời gian chuẩn bị quá gấp nên chúng tôi đã không nhận được đầy đủ tài liệu về các thi văn đoàn bạn trẻ đúng như mong muốn. Cũng vì thời gian chuẩn bị quá gấp nên chúng tôi đã chỉ có thể giới thiệu đại cương về các thi văn đoàn chứ không thể giới thiệu một cách đầy đủ về từng thành phần xuất sắc trong các thi văn đoàn đó. Một khác, chúng tôi chỉ nhận được một số hình ảnh rất ít nên dành bối bối định in hình những cây viết trẻ thuộc thi văn đoàn hiện nay. Ước mong bạn đọc, nhất là các bạn văn trẻ đã cung cấp tài liệu cho chúng tôi, vui lòng miễn thử cho những sơ sót mà tòa soạn không thể vượt qua nỗi trong việc thực hiện chủ đề số này.

T. TH: sinh năm 1952 tại Nha Trang có một lối sáng tác độc đáo những loại thơ có lửa. Hiện làm Hồng Thập Tự Cam Ranh, tên Trần Trúc Thanh, mãi tìm một con đường cho mình nên chỉ hoạt động trên các nội san ở tỉnh Khánh

NGUYỄN VĂN: sinh 1948 tại Huân Luyện Viên Vovi Nha Trang, chuộng thể thao. Ông là một cây bút phóng sự thể thao trên tuần báo Nguồn Sống với lối hành văn mạnh bạo.

NGUYỄN CAO THÀM: Họa Sĩ

Ranh Đề hành nghề—bay bướm nhất nhóm. Đầu phát hành một tập thơ mang tên «Đường nào đến hư vô»

THANH HÙNG: tên thật Nguyễn Hùng, sinh năm 1951 tại Bình Định. Tập sự ký giả, chuyên viết tin cho các báo, nhất là báo Tia Sáng. Tên đăng ký nhất nhóm...

bút nhóm

### THẾ KỶ HAI MƯƠI

Bút nhóm «Thế kỷ hai mươi» được thành lập bởi những người trẻ làm văn nghệ cùng một hoài bão là góp một phần nhỏ trong việc tô điểm nền thi văn quê hương thêm phần phong phú. Đầu biêt

rằng một cánh én không tạo được mùa xuân nhưng hy vọng sẽ cùng trăm ngàn cánh én khác hồn có thể tạo được một mùa xuân rực rỡ trong vườn thi văn nước nhà. Mang niềm tha thiết đó bút nhóm được thành lập vào đầu mùa xuân Tân Hợi với những cây viết trẻ nhiệt thành cộng tác.

Ban chấp hành của bút nhóm gồm có:

Đoàn trưởng: Trang thanh Yến.

Đoàn Phó: Trung Hướng.  
Tổng Thư ký: Thy hàn Mộng.  
Thư ký: Lê chính Nhân.

**Thủ Quy:** Đặng thị Kim Dung.  
**Ủy Ban Nội Vụ:** Lan da Thảo.  
**Ủy Ban Ngoại Vụ:** Mạnh quang Hy Uyên.

**Ban Văn Nghệ:** Francois Xavier Ngọc Chiếu.

Trịnh Ngọc Lan.

Phạm Hoàng Dũng.

và khoảng 30 đoàn viên tại SG và các tỉnh.

Từ ngày thành lập đến nay bút nhóm được các bậc đàn anh cũng như các thi hữu dành cho nhiều cảm tình và nhiệt lòng khuyến khích! Với niềm ưu ái đó, các bạn trong nhóm đã háng say hoạt động hơn bao giờ hết. Những cây viết trong nhóm vẫn thường xuyên có mặt trên các nhật báo, tuần báo, với vai trò chủ đề và tiêu chuẩn sáng tác không giới hạn. Nhưng chủ đề chính mà các bạn trong nhóm thường sáng tác là Quê Hương và Tình Yêu. Hiện tại trong thời gian phôi phai, bút nhóm đang mở rộng vòng tay chờ đón các tài hoa tài văn từ bốn phương về hợp tác để vững tiến hơn trên bước đường hoạt động. Và để gây tình thi hữu giữa những người làm văn nghệ, bút nhóm thường tổ chức những buổi họp đơn giản nhưng đầy ý nghĩa thuần túy của thi văn. Bút nhóm luôn luôn cố gắng nâng đỡ lẫn nhau trên phương diện thi văn hầu phản ánh đúng tâm trạng của những người trẻ làm văn nghệ hôm nay.

Với tinh thần «vị nghệ thuật, vị nhân sinh» các bạn trong nhóm đã háng say sáng tác, trau dồi nghệ thuật để mỗi ngày thêm vững chãi bởi vì tài súc của mình so với rừng thi văn quê hương thi chí như một hạt cát giữa sa mạc. Trên đường thi văn còn dài bút nhóm mong mỏi sẽ lần lượt ra mắt các sản phẩm của nhóm và có lẽ sau mùa thi khoảng tháng tám (8) nhóm sẽ cho ra mắt tuyển tập đầu tiên, nếu không gì trở ngại, thi các tuyển tập kế tiếp sẽ lần lượt ra mắt cùng các thi hữu.

Sau đây là những khuôn mặt trẻ xuất sắc của nhóm.

#### 1) LAN DA THẢO:

Tên thật là Đỗ Đình Phiếm. Sinh ngày 5-7-1953 quê quán tại miền Bắc di cư vào Nam 1954. Bắt đầu hoạt

động từ năm 1968. Trước khi tham gia hoạt động đơn phương trên các nhật báo Khuynh hướng làm thơ của Thảo thiên về quê hương hơn là tình yêu và gần đây tờ văn của Thảo mang màu sắc chấn chấn của cuộc chiến hiện tại.

#### 2) MẠNH QUANG HY UYỀN

Tên thật Mạnh quang Hiền sinh ngày 10-11-1953 tại Quảng Bình, bắt đầu hoạt động mạnh từ năm 1969 với tư cách độc lập. Phần đông thơ Uyên thiên về tình yêu hơn là quê hương và tuổi học trò.

#### 3) THY HÀN MỌNG

Tên thật là Trần Quang sinh ngày 03-07-1953 tại vùng đất khô cằn thuộc tỉnh Quảng Nam. Quang làm thơ từ năm 14 tuổi và bắt đầu hoạt động mạnh từ cuối năm 1968. Trong thơ Quang thường gói ghém tâm sự nên phảng phất một vẻ không kém phần dịu dàng.

#### 4) LỆ CHINH NHÂN

Tên thật là Nguyễn Minh Cương quê tại Hà Nội. Sinh ngày 2-3-1953 theo gia đình vào Nam năm 1954. Bắt đầu hoạt động thi văn từ năm 1968, thơ của Lệ Chính Nhân thường ánh hưởng bởi chiến tranh, nhất là từ ngày người anh tử trận, Lê Chính Nhân sáng tác phần nhiều nói lên sự tang thương, đớn đau của chiến tranh.

#### 5) TRANG THANH YẾN

Tên thật là Đặng Thị Bạch Yến, sinh ngày 7-1-1953 tại Bạch Mai, Quỳnh Lôi, Hà Nội. Yến sáng tác thơ văn và hoạt động rất mạnh từ năm 1969. Yến thường hoạt động trên Nhật báo Quốc gia Nam, Công Luận và các tuần báo Phụ nữ như: PN thời báo, PN diễn đàn, PN ngày mai, PN tân tiến v.v... sáng tác của Yến thường thiên về tình yêu.

#### NHÓM HƯƠNG LY TAO

Tình yêu thường đến rồi đi thật bất ngờ trong tuổi trẻ những dư âm còn đọng lại của lần tan hợp đó xui khiến chúng ta đi tìm những gì còn sót sau lưng—dấu tích tình yêu không trọn vẹn — khoảng trống bất mãn những bàn tay vụn vỡ; bút nhóm đã được sự nâng đỡ cũng như hướng dẫn của quý vị Giáo sư và quý bàu hơn được sự

Hương Ly Tao kết hợp những lần tu thăm kinh đô viết cho tình yêu dang dở quê hương bom đạn và cuộc chiến triền miên. Quí là những tay viết trẻ đang lèn khát lấy văn chương làm cứu cánh không tự mãn với danh nghĩa văn thi sĩ mà một số nhóm văn nghệ vẫn hiện hữu đã tự gắn cho họ.

#### Sáng lập :

— Nhà thơ PHẠM TRIỀN MIỀN  
Tác phẩm xuất hiện trên các tuần san, nhật báo, đài phát thanh đặc san sinh viên và một số đài san quân đội.

— Nhà thơ TRƯƠNG THY SAO BĂNG.

Tác phẩm góp mặt trên các tuần báo, nhật báo, nguyệt san quân đội và đặc san sinh viên.

#### — TRANG THỦY

Nhà thơ nữ, ngôn ngữ khai phá gợi ca tình yêu và dam mê kỷ niệm. Tác phẩm xuất hiện trên đặc san sinh viên và nhật báo.

#### — ĐÔNG NGHĨ

Nhà thơ nữ, nhiều triển vọng. Tác phẩm thể hiện đạt đáo tình yêu, đã đăng nhật báo Quyết Tiến, Độc Lập.

Ngoài ra còn hiện diện các cây viết trẻ :

Nghywem Hồng, Đông Phương, Thy My, Chung Lệ Thy, Vương Thúy Huệ, Hoàng Thúy K.H, Giang Thành Trúc, Văn Ngọc Tú, Hoài Thy Lê, với một số cảm tình viên nữ sinh áo trắng Gia Long, Mặc định Chí.

#### Bút nhóm THẾ HỆ TRẺ Chợ Mới An Giang

Trong chiều hương văn nghệ trong cao trào thi văn được phát động mạnh tại địa phương. Vào thời khắc đó, cái khoảng không gian vô hạn đó đã thúc đẩy một số những người trẻ (có thể nói những người trẻ còn ngồi ghế nhà trường) đứng ra tụ họp lại với nhau để tạo dựng nên một bút nhóm. Cái bút nhóm mang tên Thế Hệ Trẻ, bút nhóm hoạt động hết sức khiêm nhường trong các sinh hoạt. Vào những năm đầu tiên ra đời bút nhóm đó; bút nhóm đã được sự nâng đỡ cũng như hướng dẫn của quý vị Giáo sư và quý bàu hơn được sự

Hiện nhóm được đặt dưới sự điều hành của một hội đồng trẻ :

— Hoa Nghĩa Đoàn, Phan Thị Thúy Truyền, Huỳnh Ngọc Đôn, Tạ Thành Hùng, Phan Thị Lê Ngôi, Ng. Hồng Thanh, Ng Thị Oanh, Ng. Thị Mỹ Lê, Ng. Thị Thủ —.. Cố vấn danh dự Hoa Nghĩa Hiệp sinh viên khoa học.

#### Thi văn đoàn CÁT BỤI Đà Lạt

Thành lập vào tháng 9-1968 trong những hoàn cảnh thật khó khăn, số đoàn viên lúc đầu là 18 người hoạt động lễ tết đến tháng 10 năm 1971 mới thực sự cống cỗ và hoạt động mạnh. Hiện giờ số đoàn viên là 50 người gồm các học sinh của các trường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân và Việt Anh.

Số đoàn viên tại Đà Lạt là 45 người một đoàn viên ở Biên Hòa, một ở Nha Trang, một ở Đà Nẵng, và hai ở Huế. Trong giai đoạn cống cỗ tháng 10 năm 1971 đến nay đoàn đã cho ra đời hai Đặc Sản : số Mùa Đông 1970 và số Mùa Xuân 1971. Trong tương lai đoàn sẽ cho ra đời tuyển tập kế tiếp mang tên Mùa Phượng vào trung tuần tháng 5-1971.

Mục đích của đoàn là phổ biến văn nghệ trẻ, đoàn thành lập trong sự hướng ứng nồng nhiệt của các bạn trẻ. Qua bao trót ngai đoàn đã gây được tiếng vang trong thị xã Đà Lạt. Thành lập trong nhiều trót ngai đoàn hướng chủ đề về tình yêu Quê Hương, tình yêu học trò và những tình

về hoạt động bút nhóm đã cho liên tiếp những tập nội san chuyên mang tên bút nhóm. Một tập im Nhã Chi Mai và những cộng đồng kề.

Về lịch trình hoạt động của bút

nhóm hiện nay vẫn giữ phong độ ấy nòi. Tuy nhiên vẫn có một cái vượt lên.

#### THÀNH THỰC CHÚC MỪNG

#### Lê văn Lạc Nguyễn Thị Xuân An

hạnh phúc suốt đời

VŨ DUY HIỀN

yêu Cát bụi. Đó những mục đích chính và chủ đề tổng quát của nhóm.

Tiêu chuẩn hoạt động của đoàn là phát huy hết mọi khả năng đoàn viên, nâng đỡ những tài năng mới và giới thiệu những tài năng này.

Đoàn có 1 cố vấn là anh Nguyễn Hoàng và một họa sĩ là Nguyễn Tân Dũng. Nhóm chủ trương gồm Huỳnh Thy, Yên Châu, Uyên Mặc với sự cộng tác của : Linh Thạch, Lâm Viên, Tiến Quyết, Kim Cúc, Lâm Đồng, Liên Hương, Trần chí Giao, Phan hoài Duyên, Giang định Thúy, Duyên Hồng, Đỗ Quyên, Hoàng Lan, Trần hoài Giao, Nguyễn, Trần là Khanh, Thương hoài Thủ, Th DLV, Sao Lại, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ vi Văn, Văn Cài Thy Phong, Thành Hoài, Hoài uyên Thúy (Huế), Thu Hà (Đà Nẵng)..

Trong tương lai sẽ cho xuất bản một tập thơ mang tên là Tuyển Tập Thi Văn Đoàn Cát bụi. Những Đặc Sản Mùa Đông và Mùa Xuân mới vừa xuất bản là tiêu thụ toàn thị xã Đà Lạt mỗi kỳ 300 số, đem lại nhiều cảm tình và khuyến khích của mọi giới.

Sau đây là tiêu sử của một vài nhân vật tiêu biểu cho Thi Văn đoàn :

HUYỀN THY, sinh năm 1953, sinh trưởng Trần Hưng Đạo, khởi viết từ năm 1967, hoạt động văn nghệ tại thị xã công tác với các tuần báo cao nguyên.

YÊN CHÂU, sinh năm 1954, học sinh Trường Trần Hưng Đạo, khởi viết năm 1968. Chủ trương đặc san Xuân Hè 1971. Đoạt giải nhất toàn trường Trần Hưng Đạo.

UYÊN MẶC, sở trường về văn hóa là thơ, sinh năm 1954, Học sinh trường Trần Hưng Đạo và làm Tổng Thư ký của TVB.

NGUYỄN THỊ KIM CÚC : Học sinh trường Bùi Thị Xuân, hiện là Thủ Quy của TVB.

Tất cả những nhân vật chính của TVB đều đang theo học lớp II.

KỶ TỔI : Giới thiệu các thi văn đoàn MÂY TRÔI HOANG, TUỔI HÔM NAY, CỘP GIÓ, CÁNH PHƯỢNG HÈ và TÌNH THƯƠNG NƯỚC VIỆT.

## PHÒNG VĂN

# BA NHÀ VĂN NÓI TIẾNG NÓI VỀ NHỮNG NGƯỜI VIẾT MỚI

HÀ TÚC ĐẠO  
thực hiện

Một số những người viết trẻ bây giờ thường cho rằng những nhà văn đi trước đã chiếm đoạt diễn đàn, cản ngăn đường tiến của mình. Các nhà văn đàn anh đã nghĩ gì về lời buộc tội này? Họ nhận xét thế nào về thơ văn của giới văn nghệ trẻ miền Nam? Họ đã làm được gì để nâng đỡ và khuyễn khích những người viết trẻ?

Dưới đây là vài ý kiến, của ba văn sĩ thuộc lớp đàn anh trước những thắc mắc cần bắn mà phái viên bắn báo đã đặt ra ở trên. Với một Mai Thảo người Bắc, Võ Phiên người Trung và Bình Nguyên Lộc người Nam, độc giả Đời sẽ tìm thấy ý kiến của họ có nhiều điểm thật khác nhau, nhưng cũng có khá nhiều điểm giống nhau. Bài phỏng vấn nào đã được thực hiện dưới hình thức những cuộc đối thoại và câu trả lời, được ghi nguyên văn.

### MAI THẢO Viết mới không phải là mới viết

ĐỜI: Một vài nhà phê bình đã nhận xét: Thơ văn của giới văn nghệ trẻ ở Việt Nam mang màu sắc phản chiến và hơi bi quan yểm thế. Ông có đồng ý với nhận xét trên không?

MAI THẢO: Theo tôi, trước hết ta phải nhìn cho rõ và đúng, thế nào là văn nghệ trẻ ở Việt Nam? Hiện nay có hàng nghìn người viết mới, có bài viết đăng trên các tạp chí, tuần báo khắp nước. Nhưng không phải một bài viết nào cũng có thể gọi được là văn chương. Nhất là đối với phần lớn những người viết mới mà văn chương chỉ mới mang ý nghĩa một tìm kiếm, thí nghiệm. Tìm kiếm đó phản lờn không thấy. Những thí nghiệm đó phản lờn không thành. Tôi chỉ nhìn thấy văn chương của



được 100 bài của những người viết mới gửi về, các anh chỉ chọn đăng một bài thì bài đó có thể tạm gọi là văn chương. Còn 99 bài kia chắc chắn không phải là văn chương.

ĐỜI: Theo ông thơ văn của giới văn nghệ trẻ miền Nam hiện nay có những đặc điểm gì về hai phương diện bút pháp và nội dung?

MAI THẢO: Tôi cho rằng bởi vì thấy chung quanh mình có cả trăm, nghìn người cùng sáng tác cho nên ưu tư thường thấy ở một viết mới là cố gắng cho mình một văn thể, một bút pháp độc đáo. Như thế để khỏi hòa lẫn cả vào cái chung, và có được cái riêng.

Điều mà phần lớn những người viết mới không nhận thức được là một bút pháp nào đó, chỉ có được từ một nội dung nào đó. Ngoài ra, là bất chước.

Về nội dung, NNVN đã can đảm đề cập thẳng vào những vấn đề lớn, thường là vượt kh.cgi tri thức và kinh nghiệm sống của họ. Như Thượng Đế, Cái chết, những địu hại siêu hình. Khuynh hướng này vừa có cái tốt, vừa có cái không tốt. Nếu mỗi người viết đều lập được cho mình một thế giới, thì cái thế giới đó chỉ có ở nỗi con người.

ĐỜI: Ông có thể cho tôi biết sự khác biệt tư tưởng giữa những người viết mới bây giờ và những người viết mới cùng lớp tuổi với ông hồi xưa là những điểm gì không?

MAI THẢO: Giữa tôi, những người cùng một tuổi với tôi, cũng bắt đầu viết văn trong một thời kỳ như tôi, và những người viết mới bây giờ, khoảng thời gian không xa cách nhau lắm. Sự khác biệt (đứng nói đến tư tưởng, cài nói đến những rung động, những cảm nghĩ) do đó, không quá trọng tâm.

Chỉ có 1 điểm khác biệt đáng kể giữa NNVN 1971 và NNVN 1954 là những người trước phải đi từ cái cũ sang cái mới. Nói một cách khác, trong môi chung to, đều có một phần quá khứ. Bây giờ hết rồi. Con NNVN bây giờ chỉ là hiện tại họ đang sống.

ĐỜI: Như ông đã nói ở phần trên, hiện nay có hàng nghìn người mới có bài viết đăng trên các tạp chí, tuần báo xuất bản khắp mọi nơi trong nước. Nhận xét này chứng tỏ giới trẻ ở VN hiện rất thích làm văn nghệ. Theo ông, sự quan tâm đến việc làm văn nghệ này bắt nguồn từ đâu?

MAI THẢO: Ngôn ngữ và văn chương bây giờ không còn được coi như một nǎng khiếu đặc biệt, chỉ có được ở những người có một tài năng đặc biệt. Ngon ngữ và văn chương bây giờ đã trở thành một phương tiện phổ biến của mọi người, trong thực hiện đời sống mình (?) Chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều viết văn và làm thơ. Nhưng tôi xin nhắc lại, hiện tượng đó chỉ là hiện tượng xã hội, mà chưa phải là văn chương.

Cái chính yếu mà những người viết trẻ ở Việt Nam muôn nói trong thơ văn là sự cõi mặt của họ

giữa đời sống, một sự cõi mặt thường bị lãng quên và phỉ nhè, ở Việt Nam, chủ đề chính của những người viết mới là Quê Hương và Tuổi Trẻ của mình,

ĐỜI: Ông có thường hay quan tâm đến sinh hoạt văn nghệ của lớp trẻ không? Đã lần nào đọc thơ văn giới trẻ, ông cảm thấy bị xúc động mãnh liệt chưa?

MAI THẢO: Với tờ Sáng Tạo ngày trước và với tờ Nghệ Thuật mấy năm trước đây, quan tâm chính của tôi là tìm kiếm và giới thiệu những người viết mới.

15 năm về trước, những truyện ngắn đầu tiên của Dương Nghiêm Mậu, Thảo Trường vv. đã làm cho tôi xúc động. Ngày giờ, những chuyện ngắn của Nguyễn Ngữ, Nguyễn Thị Ngh. và còn nhiều người khác nữa mà tôi không nhớ được cũng làm cho tôi xúc động.

ĐỜI: Ông nghĩ gì khi có một số người trẻ hiện cho rằng những nhà văn độ trước đã chiếm đoạt diễn đàn và cản ngăn đường tiến của họ?

MAI THẢO: Sự bất mãn này làm riêng tôi rất ngạc nhiên. Trước hết không thể nào có chuyện cản ngăn và độc chiếm diễn đàn của những người đi trước.

Mặt khác, chưa từng lúc nào trong lịch sử văn chương nghệ thuật VN, những người viết trẻ lại được làm van nghệ trong những điều kiện tinh thần và vật chất dễ dàng và thuận tiện như bây giờ. Ngày trước, không phải làm văn nghệ dễ dàng như thế đâu. Bởi vì báo chí đầu có xuất bản quá nhiều như bây giờ. Con hiện nay, hàng nghìn bài thơ hàng trăm truyện ngắn của NNVN được in ra trong một tháng trên các tạp chí, tuần báo. Điều này chứng tỏ rằng NNVN có dư thừa các hoạt động văn nghệ. Tôi chỉ sợ họ không có đủ sức mà thực hiện hết.

ĐỜI: Trong các điều kiện hoạt động văn nghệ quá dễ dàng này giới văn nghệ trẻ ở VN theo ông, đã vấp phải những khuyết điểm gì?

MAI THẢO: Trong một bài báo viết trước đây mà tôi không nhớ tên, tôi đã nói tới một khuyết điểm lớn của họ là thứ «văn chương đồng phục», nghĩa là thơ văn của họ giống nhau quá. Những khuyết điểm khác, phần lớn nằm trong những lén đường không đúng lám. Nhưng thiếu vốn sống vẫn là khuyết điểm lớn nhất.

ĐỜI: Ông nghĩ gì về danh từ Những Người Việt Mới mà Đời đã lấy làm chủ đề cho số báo này.

MAI THẢO: Theo tôi thì chúng ta cần phải hiểu danh từ Những Người Việt Mới cho chính xác, đừng làm lầm lẫn. Tôi nghĩ «viết mới» không phải là mới viết mà chỉ là những người đã đem lại được nhiều cái mới trong thơ văn. Bởi vậy tôi hiểu danh từ «Những Người viết mới» qua một tinh thần, một phong cách một thái độ nào đó chứ không phải theo thành tích và theo thời gian.

ĐỜI: Trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn, với

tư cách một người đi trước ông có thể cho giới văn nghệ trẻ hiện nay một lời khuyên rút từ bao nhiêu năm kinh nghiệm đời van của ông không?

MAI THẢO : Tôi không dám có một lời khuyên nào hết. Tôi không bờ được niềm tin tưởng này là hiện giờ, và còn trong một khoảng thời gian nữa, những người viết mới là niềm hy vọng lớn lao nhất của văn chương VN. Cho một người lèn đường có ích, những bước chân sai hỏng phải do chính y điều chỉnh lấy. Riêng tôi, tôi cũng chỉ coi tôi như một người mới bắt đầu. Dũng nói đến những lời khuyên, chỉ nên nói đến những trao đổi kinh nghiệm. Liên hệ giữa tôi và những người viết trẻ sau tôi là trao đổi những kinh nghiệm. Tôi chỉ muốn nói với trường hợp một số những người viết mới rằng : « Văn nghệ không phải là một tội đồ, vậy đừng ép mình vòi ich. Bởi vì viết không phải là sống và van chương không phải là hành động ».

### BÌNH NGUYÊN LỘC: Viết văn không nên đợi hứng

ĐỜI : Ông nghĩ gì về thơ văn mà giới trẻ ở VN. Theo ông, thơ văn của họ có những đặc điểm gì về nội dung và bút pháp?

BNL : Tôi cho rằng họ đang có ý muốn làm ra một cái gì mới lạ, đó là sự cần thiết và chính đáng. Nhưng tôi chắc họ tìm chua ra. Hoặc mới chỉ ra ở hình thức bề ngoài. Như họ đã bỏ những ước lệ cũ về viết văn để viết những câu dài thoong, không cần chấm không cần phết. Còn về nội dung, tôi thấy nhiều bạn trẻ có tư tưởng độc đáo lắm, nhưng họ vẫn chưa có tư tưởng chủ lực cho cả một thế hệ.

ĐỜI : Ông có đồng ý về việc giới trẻ đã phá bỏ ước lệ cũ về viết văn không?

BNL : Chắc là tôi không đồng ý. Bởi vì những ước lệ này các nhà văn minh đã thỏa thuận với nhau từ lâu lắm rồi, để viết cho gọn và dễ đọc.

ĐỜI : Về phương diện tự tưởng, ông có thấy hồi ức mới bắt đầu viết van và giới trẻ viết van bây giờ giữa hai giới có gì khác biệt nhau xâu xa không?

BNL : Tôi thấy có. Ngày qua thực giới trẻ đang có nhiều cái ban khoan về những đề tài lớn quá mà hỏi xưa chúng tôi không có. Thị dụ : Dân thân hay không dân than chẳng hạn. Ngoài ra cái quan niệm coi tác phẩm, thơ văn của mình như một thứ « không điệp » gửi cho xã hội mà giới văn nghệ sĩ Âu Mỹ hằng bắn khoan cũng đã du nhập sang VN và được giới trẻ chấp nhận. Hồi xưa chúng tôi cũng không có những quan niệm này.

ĐỜI : Với các tạp chí văn nghệ do giới trẻ chủ trương xuất hiện khắp nước và hiện tượng các thi văn đoàn mọc lên như nấm tại các trường trung học, ông có nghĩ rằng Việt Nam đang có nạn lạm phát các văn, thi sĩ trẻ không?

BNL : Theo tôi, nhiều quá không phải là một cái hại mà còn là một điều tốt. Hình như Lương

khải Siêu có lần đã nói : « Trong nước phải có rất nhiều anh hùng vô danh thì anh hùng hữu danh mới nổi bật lên ». Trong giới văn nghệ có lẽ cũng vậy. Ngày chúng ta giả thủ đang có một ngón người trẻ thích làm văn nghệ. Nếu họ cứ tiếp tục y định ấy sau nhiều đợt thử thách, tôi nghĩ rằng văn đàn VN cũng có được ít nhất vài văn sĩ tài hoa. Hơn nữa, nếu giới trẻ ở VN có thích làm văn nghệ nhiều như anh nói thì đây cũng là một ý định đáng khuyến khích. Làm văn nghệ dù sao cũng là một hành động tao nhã, nên làm hơn những hành động trác táng khác. Vì không làm nên việc thì họ cũng không làm bậy.

ĐỜI : Theo ông, sự quan tâm đến việc làm văn nghệ này bắt nguồn từ đâu?

BNL : Thị họ thích làm văn nghệ thì họ làm văn nghệ đó mà. Anh nên biết cái thích làm văn nghệ vốn là cái cốt lõi của người VN. Hồi xưa, cái ý thích này có thể hiện qua những việc làm thơ, phú, ngâm thơ v.v. Còn nay thì người ta làm thơ và viết văn, hội thảo về văn nghệ, thành lập các thi văn đoàn...

ĐỜI : Ông có hay đọc thơ văn của những người viết mới không? Có bài thơ hay truyền ngắn nào làm ông phải xúc động khi đọc xong không?

BNL : Tôi thường hay cắt những bài thơ xuất sắc rồi dán vào một cuốn tập để lâu lâu lôi ra ngâm nga, đọc chơi. Có một cái điều lạ là các thi sĩ trẻ phản ứng chỉ làm được một bài thơ thật xuất sắc rồi thôi, không tìm ra bài thơ thứ hai nữa. Tôi có cảm tưởng rằng tài làm thơ của họ không được liên tục.

Còn về truyền ngắn, thử thực với anh. Tôi thấy chỉ có quân đội bây giờ mới có nhiều anh bạn trẻ viết thật hay. Có nhiều buổi tối nằm nghe bao Trầm Hương của đài phát thanh đọc vài chuyện ngắn tôi thấy hay vô cùng. Nhưng phải là truyền viết về chiến trường tôi mới thấy hay và xúc động.

ĐỜI : Xin ông kể tên vài truyện và tên tác giả.

BNL : Có nên nói ra hay không, bởi nói tên người này mà không nói tên người kia thì kỳ quá. Tôi anh cho tôi miễn câu trả lời này.

ĐỜI : Ông có nghĩ rằng những người đi trước hiện nay đang cố tình cản đường một số người trẻ đi sau như vài du luận thỉnh thoảng để cản tôi không?

BNL : Cái này thì chắc không có. Giới trẻ bây giờ có tư thế làm văn nghệ hơn tại tôi hồi xưa nhiều. Với biết bao nhiêu tờ báo đang sẵn sàng dành đất cho họ dụng võ, cùng những cuộc thi sáng tác văn chương càng ngày càng mở rộng, tôi nghĩ rằng lớp người đi trước không thể nào lại muốn chơi xấu lớp đàn em như vậy. So với tư thế của những người viết trẻ hiện nay, chính chúng tôi mới là những kẻ thiệt thòi. Hồi xưa, văn nghệ chẳng có ai thêm chú ý tới hết. Làm văn nghệ còn bị thiên hạ người ta cười cho nực kia. Bài vở cũng đâu được hân hạnh trả tiền nhuận bút như bây giờ. Vị độc giả lúc đó không có là bao.

ĐỜI : Theo ông cách nào tốt nhất để nâng đỡ khuyến khích những người viết trẻ trong hoàn cảnh hiện tại. Các ông, lớp đàn anh, đã làm được cho những người đi sau các ông?

BNT : Tôi thấy chỉ có cách là chính phủ cho thành lập các thư viện rõ ràng, mở tại cả các tỉnh, quận, thị trấn, các anh em văn nghệ trẻ mới có cơ hội được nhiều người chú ý và tìm đọc tác phẩm của mình. Quản chúng của ta bây giờ hình như lười bỏ tiền mua sách lâm. Chính phủ phải nghĩ cách nào để giới văn nghệ tiêu thụ phần của họ đã viết bút mới được. Còn lớp đàn anh làm được gì? Như anh đã thấy, chúng tôi cũng ở chung trong hoàn cảnh khó khăn, 3 năm nay tôi chưa in được phần nào cả, nên ngoài việc giới thiệu là chúng tôi thấy chẳng còn biện pháp nào cả.

ĐỜI : Ông thấy các anh em mới bút chì cần vào nghề cầm bút có nền coi nghe viết van như nghề chính của mình để miru sinh không?

BNL : Tôi thấy nên chọn hai nghề thi hồn. Nghề cầm bút chỉ là nghề tay trái, tuy nhiên, nếu có anh em nào cảm thấy có thể sống được bằng nghề này phủ, ngâm thơ v.v. Còn nay thì người ta làm thơ và viết văn, hội thảo về văn nghệ, thành lập các thi văn đoàn...

ĐỜI : Ông có cho rằng thơ văn của giới trẻ hiện nay đang mang khá nhiều màu sắc phản cai trị không?

BNL : Anh nói tôi vẫn đề phản chiến làm tôi nhớ lại một thời mà tôi là lính như giới văn nghệ VN, không riêng gì giới trẻ mà cả giới già, đa số đã không phản biện được hai thứ chiến tranh. Một thứ để tự vệ và một thứ xâm lược. Cuộc chiến của mình bây giờ rõ ràng là một cuộc chiến tự vệ mà hãy nói thí dụ bây giờ không phải là BV mà là nước Phi Luật Tân bỗng dưng đem quân đánh ta, lúc đó chúng ta có nên đặt vấn đề phản chiến không? thì ra tôi thấy mình cần phải phản biện rõ ràng ở vào cuộc chiến nào đi nữa, rồi hãy nên bày tỏ thái độ phản chiến, nhất là bày tỏ trong thơ văn.

ĐỜI : Xin ông dành cho giới trẻ làm văn nghệ một lời khuyên rút từ mấy chục năm « kinh nghiệm đời văn » của ông?

BNL : Tôi không dám cho đây là lời khuyên nó chỉ là một ý kiến xây dựng mà thôi. Theo tôi các anh em trẻ, nếu có viết văn, thi không nên bao giờ đợi có hứng rồi mới viết. Phải nỗ lực mà viết dù bất cứ hoàn cảnh nào, chứ đợi hứng thì chắc đợi khong được đâu. Vì chỉ có sự nỗ lực mới làm cho mình tiến xa được.

ĐỜI : Xin cảm ơn ông thật nhiều.

### VÕ PHIẾN :

Văn nghệ là cái gì không thể giúp đỡ?

ĐỜI : Về phương diện kỹ thuật và nội dung ông có thấy sự khác biệt nào đáng kể giữa lớp đàn anh đi trước và những người viết trẻ bây giờ không?

VP : Anh muốn hỏi văn nghệ sĩ đàn anh lớp nào ? Taekhê Nhât Linh hay chúng tôi?

ĐỜI : Thế hệ cùng lớp với ông như Mai Thảo, Thành Tâm Tuyền, Đoàn Quốc Sỹ...

VP : Ну vậy tôi xin trả lời ngay là có khác biệt giữa hai thế hệ mà anh vừa nêu. Bởi chúng tôi, những người mới bắt đầu cầm bút khoảng thời gian 1955-1959 thường hay quan tâm đến thái độ của mình với Cộng sản. Nghĩa là tôi nào chúng tôi cũng có những cái day dứt trong khi cầm bút, là sẽ minh định thái độ với Cộng sản như thế nào, khi mà một phần quá khứ của chúng tôi đã gần gũi khá nhiều với họ. Còn giới cầm bút trẻ bây giờ, vì đã nằm trong chế độ nên không phải lựa chọn giữa quốc gia và cộng sản. Đề tài họ thường đề cập tôi chỉ là bất công xã hội, chiến tranh, sự đe dọa chủ quyền quốc gia của ngoại bang.

ĐỜI : Theo ông lớp văn sĩ đàn anh hiện đã thâm mệt chua ? hiện giờ cầm bút trẻ đã có khả năng thay thế lớp người đi trước chưa?

VP : Một thì chưa đến nỗi mệt, nhưng theo tôi nghĩ lớp người đi trước có lẽ không còn đóng vai trò chủ yếu trong xã hội nữa. Còn câu anh hỏi liệu giới trẻ có thay thế chúng được không, chắc chắn là có thể thay thế được rồi. Tuy nhiên chia sẻ ở đây anh phải hiểu là những người tương đối đã thành danh một tí, chứ không phải là những mầm non đâu nhé.

ĐỜI : Đó là những người nào, thưa ông?

VP : Tôi không thể kể hết vì không nhớ. Nhưng có một vài cái tên mà tôi thấy là đang bắt đầu tiến rất nhanh, như Hồ ngọc Tấn, Đỗ Tiến Đức, Y Uyên. Trong những người này tôi thích nhất Y Uyên, nhưng tiếc rằng anh đã chết.

ĐỜI : Còn về thơ?

VP : Tôi vẫn nghĩ, năm kia tôi có tình cờ được đọc bài thơ của các anh Ng. Đức Sơn, Sao Trên Rừng. Tôi thấy những bài thơ này là những người có chiều sâu.

ĐỜI : Ông nghĩ gì về thơ văn của những người trẻ bây giờ? Họ có chưa chất và bị quan lâm chênh?

Đã bày bán truyện dài

### Mùa hè huyền

của TÙY HỒNG

- Một sự phi lý vô luân có xảy ra thật
- Một câu chuyện kẽ : Đời càng nhiều đàn bà càng chán, nhà càng đông con gái càng buồn.
- Văn lối viết thông minh, có duyên, táo bạo có hồn của TÙY HỒNG.

### MÙA HÈ HUYỀN

Văn Khoa xuất bản

VP : Có một thời kỳ tôi thấy thơ văn của họ lúc nào cũng chua chát và băng bạc màu sắc phản chiến. Nhưng bây giờ đè tài phản chiến hết an khách rồi. Vì kêu là lâm mà rốt cục cũng không đi tới đâu. Chiến tranh cứ lạnh lùng tiếp diễn.

ĐỜI : Vậy theo ông, những người viết trẻ đang có khuynh hướng đi về đâu?

VP : Họ muốn mô tả sự thực, mô tả một cách tàn nhẫn với một tâm hồn chai lì. Chẳng hạn hồi chấm giải Văn Chương Tổng thống 1970, tôi có chú ý tới một tác giả trẻ viết một tác phẩm về đời phi công.

Theo tôi, tư tưởng anh này khác Toàn Phong Xa lâm. Đời phi công của Toàn Phong lồng mạn nhẹ nhàng bao nhiêu tài tac phần này t hực tế và tàn nhẫn bấy nhiêu. Anh ta mô tả trong một chương tới cả 10 cái chết, với một giọng văn hát sực là bình thản. Điều này chứng tỏ gớm. Trẻ bây giờ đã trở nên chai sạn và coi thường cái chết.

ĐỜI : Những người đi trước đã làm được gì để khuyễn khích và giúp đỡ giới cầm bút trẻ.

VP : Như anh đã thấy trong các tạp chí mà tôi phụ trách phần văn nghệ, tôi vẫn có gắng khuyến khích và giới thiệu những cây bút trẻ. Tuy nhiên tôi chỉ có thể làm được công việc khuyễn khích và giới thiệu này thôi. Còn giúp đỡ theo ý tôi vẫn chưa ra sao. Tôi không thể giúp đỡ, vì sự kiện để viết van là do kinh nghiệm sống phong phú của mình.

ĐỜI : Nói như ông vừa trình bày thì giới văn nghệ trẻ hôm nay phải tự trọng vào tài năng của mình để sự tim đường tiền thân chàng? Theo ông họ đang gặp những khó khăn gì nhất khi phải tự tiền thân như vậy.

VP : Hồi nay tôi đã nói rằng trên phương diện tinh thần thi giới văn nghệ không ai giúp được ai. Tuy nhiên, nếu bây giờ chính quyền bỏ chế độ kiểm duyệt cho tự do sáng tác thì giờ cầm bút trẻ có thể sẽ còn tiến xa hơn bây giờ rất nhiều.

Còn về phương diện vật chất, tôi nghĩ rằng nếu bây giờ bản quyền của các nhà văn được bảo vệ xứng đáng thì đời sống mọi giới văn nghệ sĩ sẽ khá hơn hiện tại.

ĐỜI : Có vài dư luận cho rằng lớp đàn anh đang muốn độc chiếm văn đàn, cản đường tiền thân giới cầm bút trẻ. Anh nghĩ gì về lời phè phán này?

VÕ PHIẾN : Không thể nào có hiện tượng này được. Văn hóa 10 năm gần đây là của giới trẻ, dành cho giới trẻ. Bằng cớ là anh thấy biết bao nhiêu những người viết mới đang có thơ văn đăng khắp mọi báo, tuần báo, tạp chí trong nước. Hơn nữa giới tiêu thụ văn nghệ bây giờ cũng thường là giới trẻ, từ 30 trở xuống. Vì thế văn nghệ miền Nam hiện giờ cầu người trẻ hơn lớp đàn anh, chỉ số các anh em trẻ không chuẩn bị kịp và có đủ khả năng để tung hoành đó thôi.

ĐỜI : Xin cảm ơn ông Võ Phiến.

Họ, một Việt một Mỹ và là đối bạn cũ tại công khóa thu huấn tại Fort B. Texas. Chàng phi công Việt có vạm vỡ so với người Việt, nước da trắng hồng đôi mắt sáng thẳn nhiên, nụ cười tươi cũng thẳn nhiên, nhưng đôi khi cả tia mắt và nụ cười chợt u hoài, như trời thu tháng bảy miền Bắc dương dáng cao và thon, cao hơn chàng phi công Việt nhưng khuôn mặt trẻ măng với tia nhìn luôn luôn bờ ngỡ, chàng còn trẻ quá so với chàng phi công Việt, cả khuôn mặt lẫn tâm hồn. Nhiều khi đặt câu hỏi, giọng chàng dịu nhẹ, nhưng tia mắt thì rực rỡ, rực rỡ như bàn tay muốn đắt xuống vật gì mà nó ngỡ là nóng bỏng.

Hai chàng vừa hoàn tất xong hai phi vụ, một trực thăng (chàng phi công Việt), một khu trực phán lực (chàng phi công Mỹ), và cùng vào câu lạc bộ uống bia trước khi về nghỉ xả hơi.

Họ luôn luôn làm vậy mỗi khi có dịp cùng phổi họng phi vụ.

**CHÀNG PHI CÔNG MỸ (nâng ly bia) :** Mừng phi vụ của cậu thành công. Bọn khu trực chúng tôi yêu hộ tận tình và đặc lực đầy chứ.

Thấy bạn im lặng, chàng phi công Mỹ kia đảo đưa mắt nhá, biết là người bạn Việt lại liều mình đến chuyên hai tuần trước đó bị bỏ rơi vì tất cả khu tự chế Mỹ đã xô vào cửa hai phi công Mỹ nhảy dù ra ngoài. Đến 31 bị thất thủ ngay hôm đó, chìm ngập trong chiến thuật biên người.

**CHÀNG PHI CÔNG MỸ :** Cậu nghĩ đến chuyện đồi 31?

**CHÀNG PHI CÔNG VIỆT :** Đúng. Tao không thể không nghĩ đến đồi 31 một khi có chuyện gì khiến tao liên tưởng đến.

**C.P.C.M :** Vẫn không oán trách chúng tôi?

**C.P.C.V :** Đã từ lâu rồi tao chỉ oán trách chúng tao. May nhờ đã bạo nhiêu lần tao nói vậy rồi. Chẳng lẽ may không tin lời tao nói sao.

**C.P.C.M :** Tin, tin chứ.

**C.P.C.V :** Cuộc chiến tranh này nhìn gần, nhìn bằng cái nhìn hiện tại, chúng mày luôn luôn là những kẻ thang, chúng tao người Việt nói chung cả hai miền Nam Bắc là những kẻ bại. Riêng tại miền Nam, chúng tao có bề ngoài thịnh vượng, nhưng mày biết đây từng thước xa lộ, từng thước phi trường, từng giọt sảng nhớt vv, chúng tao đều phải trả giá bằng xương máu hết. Kẻ thất bại không tự trách mình mà đi trách người là thất bại hai lần. May biết chứ gi.

**CPCM :** Tôi biết lời sứ gia nào người Pháp đã nói nước cậu bắt chấp những cái đó sa...

**CPCV :** ...trường tồn, mày định nói thế?

**CPCM :** Đúng vậy không?

Đợi cậu trả lời của bạn, chàng phi công Mỹ nâng ly bia uống. Chàng phi công Việt nâng ly theo, không nghĩ đến trả lời.



# VỐ KỊCH ĐÒI

## HAI CHÀNG PHI CÔNG

CẠC SĨ

CPCM : Cậu có về không, tôi săn xe Jeep kia.

CPCV : Thị về.

Cá hai uống cạn ly bia cùng đứng dậy... Xe Jeep ra khỏi khu phi trường quân sự vào một đại lộ chính dẫn về Saigon. Chàng phi công Việt bật hộp quẹt châm điếu thuốc lá.

CPCV : Mày cứ việc lái thẳng về khách sạn mày ở, tý nữa tao thuê xe về Cholon cũng tiện.

CPCM : O.K.

Chàng phi công Việt vừa hút thuốc vừa ăn lại trong trí lời người anh minh hăng nói: « Tất cả chỉ là những vai kịch thủ cho toàn vở kịch đời. Người ta say mê với vai trò minh đóng đèn nỗi tưởng đó chính là tinh túy của đời sống, cho đến lúc nhìn cái... bốn tám dài hai tám ngắn ».

Chết chàng phi công Việt chỉ một tòa building trắng phía xa, bên phải đại lộ một chiều.

CPCV : Mày mới sang VN, chắc mày chưa biết căn nhà nhà kia của ai.

CPCM : Không. Của ai vậy?

CPCV : Của cơ quan CIA. Trong đó nghe nói là cả một thế giới riêng của CIA. Nơi ăn chốn ở, phòng đánh bài giải trí, rạp chiếu bóng, gái điếm, gái nhảy riêng, đủ cả. Nhân viên CIA cứ việc thảm thoái du hí, dãy đủ tiệc nghi, để phục vụ cho thật đặc lực.

Xe Jeep đi thêm quãng nữa chàng phi công Việt chỉ vào một cái hố.

CPCV : Trong hố này có một người kỳ trước ra tranh cử tổng thống. Trước khi anh ta ra tranh cử, có nhân viên CIA Mỹ vào hố là Mỹ săn sàng ủng hộ anh ta, nếu anh ta trúng cử tổng thống — (chàng cười). Giá như kỳ bầu cử tới tao ra ứng cử tổng thống, cũng lại sẽ có một CIA tới nhà nói là săn sàng ủng hộ nếu tao trúng cử tổng thống (cười lớn) Ha ha, thoi tốp trước khách sạn mày ở đó. Cám ơn ! Thanh you !

CPCM : You're welcome !

oo



## SÁNG TÁC CỦA NHỮNG CÂY BÚT TRÈ

Để bạn đọc có dịp thưởng thức sáng tác của những cây bút trẻ đang ở đầu đời vẫn nghiệp, chúng tôi xin trích đăng dưới đây một số sáng tác đã được gửi về tòa soạn. Vì khuôn khổ chặt hẹp của trang báo nên chúng tôi rất tiếc đã không thể trích đăng nhiều hơn. Tuy nhiên, qua mỗi số sáng tác II đó sau đây, hy vọng bạn đọc đã có dịp nhận biết một cách khái quát về những người viết trẻ hôm nay.

### Lời xua

Phố cũ vắng em  
Gió đầu thương nhớ  
Tôi chờ em  
Nghe nước nở ngập buồng tim  
Sầu hận đèn, cõi làm sóng dấu sồi  
Điều thuốc lá, ru hồn con mộng áo  
Khỏi tương tư buồn say lão đảo  
Vẫn vương hoài, đèn đóm chớp  
bờ mi

Ai thương ai?  
Ai chờ đợi tiếng chân đi  
Ai không đến.

Để ai thầm gọi tên ai như tên thần  
thoại  
Xin cho tôi được một lần làm tôi

mỗi  
Của tình em, xin chỉ một em thôi  
Cho trong tôi có giây phút bồi hồi  
Của tên đăng tri chờ người yêu  
song không hẹn trước  
Rồi thầm mơ ta ác dài tha thiết  
Đến bên tôi và khẽ gọi "này anh"

Vò làm lơ để được em đỡ dành  
Em sắp khóc  
Tôi mời mở lời trách nhẹ  
« Ghét em ghê, chờ em té cả gót  
chân »

Ngày gần rời sao cứ mãi phân vân  
« Chờ tí nữa biết đâu em sẽ tới »

Em không tới  
Tôi vẫn hoài chờ đợi  
Buồn lè thè, tôi đã khóc riêng tôi  
Nhưng đối lòng bằng cái nhếch bờ

mỗi  
Tôi đau khóc, thuốc làm cay mắt  
đấy.

Cuối đông 70  
PHÙ KÝ  
(Bđ. Góp Gió)

### Đoàn khúc

Mưa chiều đọng uớt bờ mi  
Trăng lên suối tóc hoành di khuya sâu  
Ngập đường phố tráng mưa ngâu  
Chợt nghe tiếng lá gục đầu thở than  
Bếp bệnh giọt nước ngọt ngào

### Lợ Mật

Ngàn phương chim lạ trên rừng  
Đốc cao triền núi ngập ngừng bước

Mù tăm tăm lối chia ly  
Nắng vàng trung mật lời ai cuối

trot  
Men theo lượn sóng xa vời  
Hoang khai thuở dã mồi mọc chua  
H.Y.N. KIM MẠNH TUẤN  
(Bđ. Góp Gió)

### Hương Xưa

Quyện siê đậm đanh chất chàng  
khói thuốc  
Chuyện tình đầu làm già buốt con tim  
Khung trời xa ta còn mãi đi tìm  
Quyện còn lại ôm cuộc tình vang  
bóng  
Mang mía xưa giờ đây đã dày sóng  
Làm đờ ảm cõi lang động lâm hồn  
Làm đòn thêm vị cõi đơn  
Mà hồn trách sao duyên tình bàng

bẽ  
Trời mèn mang cho tình thèm cô iê  
Đinh đau thương khẽ gọi một cung  
buồn

Trung đam mê như vương động nụ

hôn  
Tình còn lại một lần thôi vĩnh biệt  
Mang tình yêu với phiền buồn da

dết

Chuyện trái ngang giữ chết một linh  
hồn  
Tình giấc mơ tình nụp bóng hoàng  
hồn  
Hương thừa cũ chất chàng trong  
men thuốc

TRUNG HƯƠNG  
(bút nhâm Thế Kỷ Hai Mươi)

### Phiên buồn than phận

lệ sầu nhỏ xuồng tim tội  
Đang nhanh héo úa mắt mỏi tuի hồn  
Miền trường mộng vẫn cõi đơn  
Tay xoa tóc roi nghe hèn giận xưa  
Giòn nhau trái nhớ xưa mưa  
Long ngai hoàng đế vẫn chưa người

ngồi  
Tình vẫn là giải đoạn thời  
Nên yêu thương ngàn như lời phản

ly  
Như son cũng chẳng còn gì  
Đau mèm ngọt xuân thi buồn

xuôi  
Thôi em đừng chút ngâm ngùi  
Tình nào tuyệt đối cuộc vui nào

tròn ?

Phủ phảng cùi tiếng minh soa  
Cùi cầu thế trời cho hồn thương đau

Trot tan mất cuộc tình đầu  
Thôi thi như thế qua cầu nước trời

Ngày thơ em trả cho đời  
Tình yêu em trả cho ngôi thành

đường  
Hai khai thời chặng vẫn vương

Nắng vẫn cũng chất phác hương

mắt rồi

TRANG THANH YÊN  
(bút nhâm Thế Kỷ Hai Mươi)

### Lời tự tình cho người vắng niết

Như một giọt nắng mai buồm sáng  
— lời thành thiện em nói yêu anh.

Lối nào dẫn đến vườn cây trái chín  
ngot có con đường râm mát hay  
túy hào chung quanh có gai nhọn  
bàn tay và nỗi ưu tư miên trường

gần mòn tuổi trẻ

Anh hãy đưa em đến dù những súng  
không được nghe chim hót dù đêm  
không yên giấc mộng lành, em băng  
lòng chấp nhận hạnh phúc vô biên  
trong cơn giông bão.

Lời ru em ngọt mềm được đầy đưa  
tim trên vũng mặt hiền, nghe anh  
kè chuyện tình hai con mối trang.

Cơn bão mật vè như rừng tràm em  
nhỏ giọt chà sương làm bể cả mạc  
tinh anh vang vẩy ghi dấu ngày  
yêu em trên tùng ngọn mây.

Anh làm tên cai ngực canh gác trái  
tim em — cho em lập làm cõi phụ ôm  
con xõa tóc đợi chồng vắng mùi  
khói thuốc và những giọt đòn đưa  
em vào mộng.

Giọt lệ màu rong mục giác ngủ lạnh  
buồn như cõi xe tang với nỗi kinh  
hoàng không lời giải thích — cho em  
nhận được sự nhiệm màu của  
người vang mặt.

TRANG THUY  
(Nhóm thơ Hương Ly Tao)

### Dấu buồn trên cát

Chim bay về định mặt trời  
Chao đôi cánh môi rã rời xác thân  
Mang về nứa mảnh du âm  
Đem ru hồn như diệu trầm ca dao

Nắng cười ngọt vỡ thu cao  
Tôi yên giấc ngủ hồn vào mộng du

Lèn đèn tóc xõa xa mờ  
Bay theo phiến gió mang từ biển

khơi  
Triều dương nhẹ bước âm hải  
Chơi voi dấu cát trang dai chan

đuối  
Hai khai thời chặng vẫn vương

Nắng vẫn cũng chất phác hương

mắt rồi

ĐÔNG NGHĨ  
(Nhóm thơ Hương Ly Tao)

### Vì Dầu

Vì dầu mai một cuộc tình  
hoang vu khép lịm chợt mình dâng  
cao

hoa bay cho ta nắng dào

gió ca dao thoi lao dao dâng gầy

Vì dầu tình vẫn còn say

trắng đêm chối mộng buông cài tóc

lợi

hàn mè ngày tháng cho đời

bắp bệnh huyền nhỏ chơi voi củng

dành

TRANG THUY

(Nhóm thơ Hương Ly Tao)

### Tại vắng anh rời

Nửa cong trăng ngả tơ mành  
Sợi buôn nồng nực mộc nhanh nhớ  
nhưng

Đong đưa ánh ngọc rưng rưng

Tại cát hoang phế ngập ngừng bờ

mỗi

Gió xa nhẹ cuốn tơ trời

Trăng sao đam đuối chớp ngời ánh

xanh

Nhận về phương bắc tây thành

Lấy ai tin thảm trao hình cho nhau?

Mây trời trắng ngữ hoa cau

Phiến tinh chung lúa ngũ trầu đưa

duyên

Ánh đi thiểu chiến quanh tiền

Thiều đời nến ngọc áo huyền ức

mộng

Mây tinh còn àn phương Đông

Ấn tình còn dấu nét hồng rồng tim

Nên em hoài mãi cõi miên

Nhờ chung trời giấc theo triền

mộng du

BẮNG HUYỀN SA LỄ.

(TVĐ. Mây Trời Hoang)

### NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ EM

Núi khô khi lạnh buông tinh

Mặt trời xám ngát lèn đèn tháng

r/ /

Rừng lau im ngủ con say

Cuộc tình đứng bóng cõi hẻo lánh

Nhạt nhòa cat bụi thênh thang

Nghe đơn cõi lạ những lần xót xa

Đجا đằng tình cảm đã qua

Sày chàu xuống hổ thần ta rã rời

Tinh cầu đeo vỗ em ci'

Em về bên ấy hết rồi còn đâu

Ngô bần như thế và khéo

Gói giấy rέo gọi phiến sầu dâng

lên

Bờ môi trống vắng tên em  
Lạc loài ngôn ngữ ưu phiền cánh chim  
Những hòn đá tím im lìm  
Ngàn ngang chán lối biết tìm nơi nào  
Lá bay nước cuốn nhẹn ngàn  
Vết thương nhức nhối xanh xao thau hình

SONG TƯƠNG  
(TVĐ Mây Trôi Hoang)

### THỨC GIÁC

Nửa đêm thức giấc trở mình,  
Nghe tương tư lầm bóng hình người yêu  
Bao nhiêu là đờ mờ mèo  
Là bao tiếc nhớ thật nhiều dù àm  
Tên em anh chỉ gọi thăm  
Tuổi em tròn mộng trong tần tay  
Bao nhiêu kỷ niệm bị rời,  
Ngàn năm van kiếp giờ thời lỡ làng

DU MỤC  
(TVĐ Cảnh Phượng Hè.)

### NGÔN NGỮ ĐẦU TIÊN

ngôn ngữ đầu tiên cho miền quê  
hai mươi năm dài mâu đò tuôn rơi  
rach nát lương tri thán thê rã rời  
mặt mày trầy trua niềm đau loang  
lở quê hương ngày nay nó là буди  
chợ? mác, rẽ, đồng tiền — rao bán ai  
mua? hợp lực người dung gianh giật hồn  
thua cùi đầu khuất phục dụng mùa mâu  
hai mươi năm rời oán hòn chát  
chinh chiến vẫn còn, còn nữa  
không thời  
quê hương là đó — mảnh đất lõm  
lồi với thương lam mù — tanh hôi —  
đã dược bạn bè thân quyến đã num phia  
đạn xới mả mồ xương cốt lên trên  
tinh ca quê hương: bơm nồng vang  
rên

Văn Nghệ MỘNG THI  
HOÀNG CHÍ CƯỜNG

### DOAN KHÚC CHO HƯƠNG

Yên Châu

Bay về từng đàn chim, lá hoa  
khoi dậy rộn ràng, không gian màu  
áo xanh, mây trời bỗng dung mang  
nắng hồng về tỏ điểm vạn vật đưa  
nhẹ vào hồn người khúc tình ca  
mùa Xuân.

Tôi biết mùa Xuân thiếu một loài  
hoa, màu hoa trang mang vẻ đẹp  
thầm kín, băng khuàng... Thé rồi...

Buổi chiều, căn phòng thật im  
vắng. Ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế  
bành nhìn khói thuốc toang tan trên  
trần nhà, ngoài vườn tiếng chim  
bót hòa lẫn tiếng gió rì rào. Bé đèn,  
anh nghe rõ tiếng chân rạt rao trên  
con đường sỏi phía trước.

Bé hiện ra trước khung cửa,  
thật tươi mắt, dễ thương... Bé đèn,  
căn phòng trở nên mát dịu, màu  
áo xanh như mây trời, mái tóc dài  
như dòng suối dịu hiền, ánh mắt,  
đôi môi... Anh không biết dùng lời  
nào để tán tụng bé, vẻ đẹp của tuổi  
mười sáu ngọt ngào. Bé cất tiếng  
nói thật dễ dàng :

— Hôm nay bé đến thăm anh.

Anh lắng nghe, tiếng nói ngọt  
ngae như dòng suối mắt. Buổi  
chiều thật buồn, tiếng chim ngoài  
vườn nghe thật xôn xao. Bé đứng  
đứng do tay vịn lối thanh cửa sổ  
cất tiếng hát :

« Một đàn chim tóc trắng bay về  
qua trán gian báo tin rằng có nàng  
Thiên Hương... »

Giọng hát trong vắt, réo rát như  
tiếng chim họa mi. Bé có tình sưa  
lời hát cho đúng tên của bé. Đẹp  
đẹp làm bé, hát nữa đi, đừng đánh  
mắt tuổi thơ bé nhé! Mỗi lần đến  
thăm, bé hát cho anh nghe bài hát  
này, lời hát êm đềm thoảng bay  
theo gió, chậm rãi tan toang vào  
không gian.

Từ lúc bé đến tối giờ, anh giữ  
im lặng. Bé chủ động trong căn  
phòng. Lư dâng chia vào hàng cây  
bên kia đồi :

— Hôm nào anh về ăn Tết cho  
bé biết để gói quà cho Khanh.

Anh lắc đầu :

— Tết này anh không về, anh sẽ  
ở lại căn phòng này, ăn Tết tại  
thành phố này và ở trong phòng  
này, anh sẽ đơn giao thừa, nhớ về  
giá đình ở phương xa và nhớ bé,

Thực ra thi vẫn dễ tài chàng  
không có. Không phải anh muốn  
ăn Tết có đơn nhưng anh phải đổi  
bé vì gia đình anh già tên lèn trai,  
anh còn thiếu tiền trợ tháng này...

Bé nhìn anh với gương mặt thật  
buồn :

— Cố lẽ anh thiếu tiền, bé sẽ cố  
vay cho anh.

Anh lắc đầu :

— Tết ở đây cũng vui, bé thử  
tưởng tượng xem, giao thừa mả  
cuộn trong chén giữa không khí  
lạnh giá của Dalat thì nhất.

Buổi chiều đã thưa nắng, bé xin  
phép ra về.

Rồi bé về, vẫn tiếng rào rạt như  
lúc đèn, anh chỉ thấy đang bể thấp  
thoảng trong nắng chiều tà, ta áo  
xanh nỗi bặt dáng bé trên con  
đường sỏi trắng, gió thoảng nhẹ  
đưa hương Ngọc Lan, mờ hổ như  
hơi lạnh mùa Đông. Tự nhiên, anh  
ngược nhìn trời và bỗng thương  
màu áo xanh lạ.



của bé bài hát buồn muôn điệu. Bé  
đã thấy mùa Xuân trài dài dưới chân  
tôi anh sẽ lót nhẹ trên lối sỏi để  
bé khỏi kêu đau chân mỗi khi bé  
lên thăm anh. Bàn chân thiên thần  
tôi nhẹ vào đùi anh, rủ nhẹ  
màu hồng của Xuân. Bé đến,  
tặng cho anh chai thuốc ho, ít  
nhưng lại những kỷ niệm vui buồn  
nhất của đôi bạn. Đó là mùa hè  
năm trước...

Đó bảo :

— Anh không về được, bé mang  
túi đến biếu anh, bé mong anh  
vui trong những ngày Xuân, những  
ngày Xuân xa nhà.

Anh cảm ơn bé quá chu đáo.  
Bé dẫn anh rằng uống kết thuốc  
vì bị hắt thuốc.

Anh gật đầu mỉm cười :

Bỗng dung, anh có ý mời bé đạo  
nhìn vòng đeo trước khi tiến bé về.  
Bé nhận lời.

Ngoài trời nắng đã lên cao, màu  
ngâm xua đuổi những lan sương  
khỏi lá hoa Dâng bê thật đẹp,  
lão nhẹ bay trong gió sớm, mài  
mái nồng thơm, nhìn dáng bé,  
anh bỗng nhớ những lần nhìn bé  
đi học, nhỏ đèn loài chích choé,  
nhị giọng hát cao vút của bé. Mai  
kết lời, anh sẽ cõi đơn và buồn  
nhau trong những ngày đầu năm.

Anh và bé trở về, anh  
đưa bé một quãng đường nhìn  
bè ngồi trên chiếc xe đạp trở về  
hành phố, khuất hẳn tầm mắt, anh  
mắt trống vắng, buồn thật buồn.

Rồi cũng qua những ngày đầu  
năm cõi đơn. Mồng tám, Bé đến. Bé  
thực anh những gì đẹp nhất và hat  
cho anh nghe lời hái đầu năm. Anh  
cảm ơn và chúc bé giữ được nét  
thanh xuân của tuổi mười bảy (tết  
này bé thêm một tuổi đời). Rồi anh  
vui vui một cái Tết mòn.

Bây giờ, những dòng này anh  
viết cho bé, cho nàng trên Thiên  
Hương của anh, viết để nhớ những  
ngày Tết năm nhà mà nhớ bé, viết  
để nhớ một mùa Xuân buồn cõi đơn  
trong khi ngoại phố rộn ràng, náo  
nức. Và viết để kỷ niệm một ngày  
tết Xuân năm nào để chúc nhau  
những lời đẹp nhất. Mùa Xuân này  
sẽ mười tam tuổi!

YÊN CHÂU  
(Thi Văn Đoàn Cát Bụi)

Đà Lạt.

### MÙA HÈ NĂM TRƯỚC

Thế là một năm học đã qua, mùa  
hế lại đến, chóng thật! Thời gian  
trôi đi như thác cuộn, mây bay  
tối bùi ngùi nhìn xác phượng rơi  
mà nhớ lại những kỷ niệm vui buồn  
nhất của đôi bạn. Đó là mùa hè  
năm trước...

Một cơn gió thổi... một cảnh  
phượng rơi, rơi một cách nặng nhọc,  
cô lẽ còn luyến lưu những gì đào  
tạo ra nó.

Ngồi trong lớp tôi gục đầu xuống  
vòng tay, nghe dĩ vắng bát đầu sóng  
lại, sống lại với niềm đau bất hạnh  
của đôi bạn nay xa cách mà kẽ chắp  
nhập; những đang cay ấy là tôi.

Ở đây phượng trời xa lạ, không có  
bóng hình bến, không có ngôi chùa  
nhỏ, không trường thành bờ vịnh. Ở  
đây lạnh lung, ở đây hoang vắng,  
tôi nghe thương nhớ càng mèn  
mang trong linh thể gầy mòn.

Truyền ơi! một năm rồi ly cách;  
một năm rồi nhớ thương; thời  
gian không là liều thuốc giúp tôi  
xóa bỏ hình ảnh Truyền. Hình ảnh  
này vẫn là vết tích in sâu vào  
khuôn tim tôi.

Vùng nước ngọt là quê hương  
tôi đó, có bao giờ tôi muốn nhìn  
nó bằng cái nhìn nồng nàn  
nhưng tôi vẫn là cõi đơn và buồn  
nhau trong những ngày đầu năm.

Anh và bé trở về, anh  
đưa bé một quãng đường nhìn  
bè ngồi trên chiếc xe đạp trở về  
hành phố, khuất hẳn tầm mắt, anh  
mắt trống vắng, buồn thật buồn.

Tôi bỏ lại ngôi trường đã chừa  
biết bao kỷ niệm giữa tôi và  
Truyền, để chân bước đi là một  
lần ngoảnh lại nhìn ngôi chùa

nhỏ với Đức Thế Tôn uy nghi  
chuông vắn ngắn nga duồng dài,  
âm thanh nực nở. Cả một trời vĩ  
đại nuôi tiếc chạy theo bước chân  
ngượng ngáp ưu phiền.

Tr. lúc nào cũng vắng bên mầu  
áo học trò vụng dại, đồi mắt Tr. yêu  
to tròn binh thản với cuộc sống.  
Tôi, Truyền bước song song trên  
con đường đất gỗ ghè dẫn đến ngôi  
chùa nhỏ, cạnh con rạch đang chảy  
róe rách. Hai đứa thường tâm sự  
nhau, kể cho nhau biết bao chuyện  
vui buồn... cho đến nay tôi vẫn  
còn lo sợ, tẩy cả những gì có thể  
làm tôi xa Truyền. Hằng đêm tôi  
để linh hồn mình hướng về Phật  
Tử, van vái cho Truyền còn mãi  
mãi sự vắng bỗng.

Khoảng thời gian rất ngắn  
không cho tôi thỏa mãn trong  
thương nhớ tràn đầy, nhưng cũng  
đành thế thôi, biết làm sao  
hơn khi lương tâm không  
cho phép. Lúc nào và ở đâu — cõi  
bạn mang tên Phan Thị Thủ Y  
Truyền vẫn lẩn quẩn trong trí nhớ,  
tên Truyền vẫn vầy day trên giấy.  
trên sách. Truyền có biết đâu nền  
vẫn vắng tinh và bùi thản với sách  
vở học trò. Mà nơi phương trời xa  
lộ này tôi vẫn nhớ, vẫn thương  
ban.

Ước mong rằng một ngày nào  
tôi sẽ trở về với dâng dấp một cõi  
bạn gái năm nào. Ma hành trang  
tương lai trong đó có tình bạn  
chung minh tay nắm tay vui đùa  
bèn rạch nhỏ. Hồn nhiên hoài nghe  
Truyền.

LG NGUYỄN THỊ MỸ LỆ  
(Bút nhôm Thế Hệ Trẻ)  
An Giang

### PhânƯu

Được tin trễ Bác :

### DƯƠNG VĂN HAI

từ trần ngày 11.4.71 tại 745

Châu Phạm Phú Khương về nhân viên trong Sở Taty làm thưong  
tiếc về cái chúc hương hồn BẮC được phiêu diêu nơi miền cực lạc.



Ở lãnh vực này không biết, chứ riêng lãnh vực sáng tác thi miền Nam ta ăn đứt miền Bắc. Tôi xin đoán quyết với độc giả như vậy. Nhất là về thơ.

Những nhà thơ có tên tuổi thời tiền chiến hiện con sống ở hòn kia bức màn tre, tôi thấy họ hỏng quá rồi. Họ tuy còn sống nhưng chẳng khác gì đã chết, và sống là bám vào cái danh vị cũ mà sống đấy thôi. Nói thực như vậy chứ chẳng có thiên kiến gì. Giả sử trong một cơ hội nào đó những tập thơ của họ sang tác sau này có rơi vào tay bạn đọc, chắc chắn bạn sẽ phải sững sốt và vỡ mộng như lâm trung của tôi bây giờ đây. Đọc bất cứ một tập nào và của bất cứ tác giả nào Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh v.v.., cũng đều có chung cái cảm giác đó.

Cho đến nay họ cũng đã xuất bản được nhiều. Như Chế Lan Viên với những tập Hoa ngày thường, Chim báo bão, Suy nghĩ, Những ngày nỗi giận; Huy Cận với Trời mỗi ngày lại sáng, Bài thơ cuộc đời, Bát nở hoa, Hai bàn tay em, Những năm sáu mươi. Xuân Diệu với Cầm tay, Hai đợt sóng, Giàu hai con mắt; Lưu Trọng Lư với Sông vỗ cửa Tùng; Tế Hanh với Tiếng sóng, Lòng miền Nam, Gửi miền Bắc, Hai nửa yêu thương, Mật què hương.

Lập bảng liệt kê trên không phải tôi lại khờ dại đi quảng cáo không công cho họ mà chỉ muốn nói lên một điều rằng tôi đã chịu làm theo dõi những công trình của họ (cứ gọi như là những công trình đi) Theo dõi với một thời gian dài đặc và với một tâm hồn rộng mở, đón nhận, chắt chiu. Và lúc này còn đây 1 niềm thát vong rất tròn trịa. Tôi đã nhai ngầu nghiêm những thần tượng của tôi rồi. Nhưng biết sao được. Làm thơ gì mà lúc nào cũng phải tóm tắt предмет về vai trò quyết định của tinh thần và thế giới quan và sản đối với sáng tác. Lúc nào cũng giật mình non nớt, cũng phải tự xét ty kiểm điểm xem thơ

mình có đủ phẩm chất chính trị không, hay là lạm dụng ca ngợi bừa bãi, phủ nhận cơ sở giải cấp vẹt khỏi khuôn khổ của tập thơ, và bài thi nghĩa... Chao ôi ! Một ôi là met ! Thêm vào đó còn những bài phê bình tăng bốc, khen rối rít lẫn nhau và chửi rủa xa xỉ với những lời lẽ đầy tục tĩu chửi người làm văn học nghệ thuật ở miền Nam. Điều này khiến tôi thấy rõ cái bản chất của họ là như thế nào. Tôi hết trong mong được gì ở họ. Tôi phải quay về.

Xin bạn đọc đừng thắc mắc về chuyện nếu họ sống không có hồn tại sao lại sản xuất được nhiều thi phẩm như thế. Trước đây họ là những nhà thơ tên tuổi, nay bắt buộc phải sáng tác để chế độ có móc bẫy hàng, im hơi lặng tiếng thì chỉ có chết. Kè cùng đằng thương hại. Những tuyển tập của Huy Cận của Chế Lan Viên in lại bằng ronéo năm 1968 để tặng các nhóm sinh viên và Việt kiều khuya nà ở bên Pháp là chỉ có dụng ý tuyên truyền. Thơ tuyên truyền nếu còn gọi được là thơ thi thơ do chỉ cần rập đúng theo khuôn nhồi nặn theo công thức không cần gì phải có hồn. May chả làm được thơ là già đủng ra, Nàng Thơ đã quyết di cư khỏi miền Bắc từ lâu rồi. Vì vậy không có gì đáng để giải bày ở đây.

#### Vui với thơ trong Nam

Vườn thơ miền Nam chúng ta khởi sắc làm Trăm hoa đua nở. Hương sắc dày đặc và với một tâm hồn rộng mở, đón nhận, chắt chiu. Và lúc này còn đây 1 niềm thát vong rất tròn trịa. Tôi đã nhai ngầu nghiêm những thần tượng của tôi rồi. Nhưng biết sao được. Làm thơ gì mà lúc nào cũng phải tóm tắt предмет về vai trò quyết định của tinh thần và thế

giới quan và sản đối với sáng tác. Lúc nào cũng giật mình non nớt, cũng phải tự xét ty kiểm điểm xem thơ

thơ làm theo lối nào cũng có thể chấp nhận được hết. Cố diễn cũng được, mà ngày cả tượng trưng, trữ tình, hiện thực, siêu thực, tôn giáo, thần và gì gì đi nữa cũng chả sao. Tôi làm thơ theo luật, bạn làm thơ mới, người khác làm thơ do, tất cả đều thoải mái, tự nhiên như ở nhà sinh vây. Phải chăng một sự tự do như thế cũng là bay bổng lập trường chính trị nào đó?

Thích thú ở điểm nữa là các thi phẩm cứ đua nhau xuất hiện tới tấp. Có người tự bỏ tiền túi hoặc có bạn bè quen thuộc lo việc in. Có người cố may chốt chỗ này chỗ khác vay 1 khoản để trang trả món «hộ sản phí» cho đứa con tinh thần của mình. Lại có người không xoay đầu ra tài chính phải in ronéo để biểu không các thân hữu đọc cho sướng. Hoặc giả cố gắng làm mời làm nồi bài bài mà cũng đã caye cục để được đăng trên các nhật báo, tạp chí. Tất nhiên ở đây chưa kể đến trường hợp có nhiều nhà thơ nổi tiếng, thơ chưa kịp sáng tác đã có mấy cơ sở xuất bản tranh nhau đến đặt trước. Thế mới sinh ra chuyện có tập thơ lùng mua rất khó khăn trong khi làm tập lại thấy năm 6 tờ dãi trên các vỉa hè, rất thảm bại.

Có người bảo, không biết có đúng không, rằng từ nghĩa in bằng máy so như có chất ma túy làm say mâu nhiều người. Một bài thơ viết tay cho bé bạn vợ con đọc thấy nó thật thế nào. Nhưng khi được in ra báo hay thành sách thì lại Chua, sao nó lại gây cho người đọc các cảm giác say sưa kỳ thú sững sờ đến vậy được nhỉ. Lạ thật. Tho tôi thi có lẽ cả nước đọc đầy ống ọa, và cứ nghĩ thế mà sống và cứ sống mà in thơ.

Mỗi người VN là một thi sĩ, ai nói câu đó sao bay thế. Đúng phóc. Ru con chúng tôi làm thơ, mò bắt ốc chúng tôi làm thơ, dù tu chúng tôi làm thơ, thất tình chúng tôi làm thơ, bát dầu cù là chúng tôi làm thơ, di hành khát chúng tôi làm thơ. Lúc nín ngóm cù tì : Màn thơ. Trước khi bị chém ở pháp trường cũng có vài bài thơ đề lại. Cả giờ phút thót lết nhất ở ngoài sa trường, hãy làm một bài thơ đã rồi mới xông vào giáp chiến. Sống như thế là vị làm. Người VN chúng tôi đều là những thi sĩ có thừa tắc cả, thi sĩ từ mong chán tới ngon tóc. Nay cả ông dân biếu nào đó khi sang Mỹ đã cao hứng dịch câu «canh gà Thơ xương» thành «chicken soup of Thơ xương» cho đám đông ngoại quốc thưởng thức. Ngài dân biếu cao cả đó cũng dũng được liệt vào loại những thi sĩ chân chính.

Tôi nhớ lại chuyện, có anh bạn làm chỉ huy trưởng 1 đơn vị, anh sống rất thực tế trong khi sĩ quan phụ tá của anh lại là 1 thi sĩ lúc nào cũng trong thơ bã mía ra ông ông khiến nhiều lúc anh lột ruột đã phải cau mặt : Ông làm thơ, đồng ý, là quyền tự do của ông, không ai dám ngăn cản, nhưng lúc này tiểu đoàn ta đang cần may mắn cho thơ hay, chẳng khác chi người con gái xinh, dung mạo minh hay đang chờ nào vẫn cứ xinh như thường. Và rằng thơ cũng như vạn vật tiến hóa, nó không thể nào đậm chân tại chỗ, mà lê

# VUI BUỒN VỚI THƠ

THIỆN CĂN

đuổi họ ra khỏi thị trấn » Cấy phải không ? Ai bảo thơ là phù phiếm, không liên hệ gì đến cuộc sống ? Hãy thử nghĩ kỹ lại xem, không kể những bài thơ tôi đề cập cho đời thêm tươi, thêm đẹp, đặc biệt còn có những bài làm di hại đến cả họ hàng, như bài của con Tiền quân Nguyễn Văn Thành triều Nguyễn Gia Long. Và có bài khich động mạnh tinh thần bà quản, như bài «Nam quốc sơn hà...» của Lý Thường Kiệt. Ngoài ra còn có những bài khiến cho nên vợ nén chòng, nên danh nên giá hoặc thật thêm tình giao hảo giữa 2 nước, hoặc gây thù hận với nhau suốt đời vv... Thơ có nhiều tác dụng lắm chứ, đâu có phải hoàn toàn là 1 thứ xa xỉ phẩm ! Thơ dễ thương lắm, xin đừng tố thai độ hắt hủi, ruồng rẫy mà tội nghiệp cho thơ.

Trở lại vườn thơ miền Nam, chúng ta hưởng được ngọt gió tự do phơi phơi. Không phải tìm kiếm đâu xa, ngay trong các cuộc thi thơ lớn do nhà nước hoặc do các văn đoàn, báo chí tổ chức cũng biểu hiện rõ cái không khí này. Từ ban giám khảo đến các người dự giải đều gồm đủ các loại, cũ cũ, mới cũ mà cả tự do cũng có, nói lên tính đa dạng, tính muôn màu của vẻ thơ. Người làm thơ gửi tác phẩm dự thi không nề hà gì về chỗ thơ mình là thơ cổ điển mà lại lọt vào tay 1 vị giám khảo chuyên làm thơ tự do. Cũng như có giám khảo vốn làm thơ mới mà vẫn có thể thưởng thức được những tập thơ bã mía ra ông ông khiến nhiều lúc anh lột ruột đã phải cau mặt : Ông làm thơ, đồng ý, là quyền tự do của ông, không ai dám ngăn cản, nhưng lúc này tiểu đoàn ta đang cần may mắn cho thơ hay, chẳng khác chi người con gái xinh, dung mạo minh hay đang chờ nào vẫn cứ xinh như thường. Và rằng thơ cũng như vạn vật tiến hóa, nó không thể nào đậm chân tại chỗ, mà lê

sóng của thơ là phải luôn luôn tìm tòi, sáng tạo phà vở những chán trời chật hẹp từ tùng vượt qua cái dã, vuơn tới cái chưa và luôn luôn tự phát hiện mình. Đại loại là như vậy. Chính cũng từ những nhận thức này nên quang cảnh thơ mèo Nam có được sự hòa hợp đẹp đẽ sầm uất đua chen. Ai đủ tài đủ sức xin cứ việc, không ai cấm đoán ai, không ai cản bước ai. Cái đẹp có thể nhìn thấy ở mọi khía cạnh qua mọi vị thế, từ những thoáng gọn nhỏ bé nhất trong tâm hồn đơn độc của mỗi cá nhân cho chí những hoạ sĩ xô đẩy của xã hội, của vũ trụ bên ngoài.

### Sự sử dụng ngôn ngữ trong thơ

Nhìn chung trong vườn thơ, miền Nam thấy có nhiều bông hương ngọt và sắc màu rực rỡ nhưng cạnh đó những loại cổ đại, những bông cúc vạn thọ cũng rẩy đầy. Nói đến thơ là nói đến cái gì đẹp, trong sáng và giàu nhưng tiếc thay có nhiều bài vẫn bị rơi vào chỗ tầm thường, câu cũ lặp đi lặp lại một cách túy tiện, bằng phẳng quá. Thì thục mà nói những người làm thơ như vậy chưa vận dụng đúng mức được chữ, được câu, được hình tượng, người làm thơ phải như quan niệm của Holderling là người giữa của kho tàng ngôn ngữ, nghĩa là phải nắm trong tay chìa khóa để mở cửa đi vào nơi chứa chất của báu kia. Nhà thơ phải luôn luôn mang tâm trạng bút rứt, bực bội bất mãn trước những lời, những tiếng, những câu cũ, phải tự mình tìm tòi, khám phá ra những cái mới.

Nhiều người làm thơ hôm nay lại còn thấy rõ được sự bất lực của ngôn ngữ. Điều này đã làm cho họ buông thảm thi. Ngày cả những lời, tiếng vừa mới tìm ra được chẳng qua cũng chỉ là những xác ướp thơ cứng vô dụng. Đành rằng phải tìm những lời tiếng mới để làm phương tiện chuyên chở tư tưởng, nhưng ngay cả loại ký hiệu mới này cũng không đủ khả năng bày tỏ hết được những gì chúng ta suy nghĩ, ấy là chưa kể những trường hợp có khi nó còn có dáng vẻ hàm hồ gây nhiều ngộ nhận. Thành thử nhà thơ không thể không tim kiém, và càng tìm kiếm càng cảm thấy bức bối. Quan niệm giáo khoa của Boileau đã trở thành lỗi thời qua những câu ông viết trong cuốn nghệ thuật làm thơ : «Cái gì ta nhận thức cbìn chán thì ta phát biểu rõ ràng, và những ngôn ngữ dùng để diễn đạt cái đó cũng đến với ta dễ dàng». Chắc gì ngôn ngữ diễn đạt nỗi cái mà ta đã nhận thức sâu sắc? Ngôn ngữ không xứng hợp với tư tưởng, chỉ có cái kỵ ngôn may ra.., nhưng do lại là chuyện khác, dung túi sẽ lan man, rồi rầm lầm.

Thời tiền chiến, khi Xuân Diệu gửi bài thơ Voi bàn tay áy» đến toàn soạn Ngày Nay, bài này đã nhờ được Thủ Lĩnh chữa bộ cho câu đầu rất tài tình để thành một bài toàn bích.

### Nguyên văn :

Một tối vòm trời chẳng gọn mấy  
Cây tim nghiêng xuống nhánh hoa gầy.  
Hoa nghiêng xuống cổ, trong khi cổ  
Nghiêng xuống lèn rêu; — một tối đầy.  
Những lời huyền bí bốc lên trăng...

Vạn vật đêm ấy đang tìm hiểu nhau, cây nghiêng xuống hoa, hoa nghiêng xuống cổ, ô nghiêng xuống rêu; «vòm trời chẳng gọn mấy» ý muốn cho trăng trong veo sáng vát đáy; nhưng như thế thì trời què một mình, trời chẳng tựa một cái gì cả, câu đầu lẽ loi không tương ứng với sự song song của ba câu đầu, Thủ Lĩnh đã chữa hộ cho cây bút trẻ:

— Một tối bầu trời đầm sắc mây.

Cây tim nghiêng xuống nhánh hoa gầy...

Chuyển sang cái thế bốn cảnh giao hòa trong bốn câu, trời có đối với mây; trời đã đầm sắc mây thì đây là mây trắng, mà có ít thôi chứ không nhiều và mây bồng được ánh trăng dọi sáng!

Ngôn ngữ trong thơ phải chứa đựng một nội dung nhất định nào đó. Vì những ý nấp trong hay sau ngôn ngữ nên ngôn ngữ của thơ phải hiện diện được những rung động này sinh từ trực giác từ những tình cảm tự phát, từ cái đặc đáo, chân thành và say sưa của nhà thơ. Như vậy hiển nhiên thơ không còn là những chữ những câu nhai nhéo vô tình, giá lạnh dù vẫn điều trời tru, thơ phải thoát khỏi cái tầm thường và phải có hồn. Không rung động thi không có thơ, nhưng có rung động mà không vận dụng tài tình ngôn ngữ thì thơ cũng chưa hay chưa đẹp.

Có người lại cố tạo cho thơ mình một vẻ tối tăm mù hổ, mất hết cả mạch lạc trong sáng. Có lẽ họ không muốn cho ai đọc và hiểu thơ họ, bởi vì theo tôi nói của Leconte de Lisle, Cảnh tự nhiên Parnasse — «một tác phẩm được nhiều người hoan nghênh là... một thất bại nhục nhã đối với nhà thơ».

Có người lại di chuyển điện thơ một cách quá khắt như có vẻ thách thức cả lý trí và sự tư duy, nhân của người đọc. Làm vậy như để gây 1 ấn tượng «phủ đầu», 1 tác dụng cao nỗi cõi loè bip người đọc Romain Rolland nếu có sống lại chắc ông cũng nhạc đến câu đã nói trước kia : «Chữ voi nghĩa, cũ làm khổ người khác!»

### Hình tượng trong thơ

Các tập thơ hôm nay ít thấy sử dụng đến hình tượng. Có hình tượng thì thơ mới vút lên được. Hình tượng trong thơ không phải là kết quả của suy luận mà chính là từ cảm thụ và tưởng tượng của nhà thơ này nở ra. Để đảm bảo cho cái không gian rộng lớn của tưởng tượng, cái chiều sâu của cảm thụ nghệ thuật cũng như chất thơ của sự vật, của cuộc sống, nhiều khi nhà thơ phải dùng những hình thái đặc biệt của ngôn ngữ để xây dựng hình tượng như cái trừu tượng thay cho cái cụ thể cái riêng thay cho cái chung, cái vật chất thay cho cái tinh thần, cái thuộc thời gian thay cho cái thuộc không gian...

Hình ảnh trong thơ không phải khi nào cũng phản ánh sự vật theo đúng cái dạng tự nhiên và vật chất của nó. Nhiều khi qua sự giàn công của trí tưởng tượng sáng tạo, sự vật đã được nâng cao hơn như thế một mức nào đó.

Trong các áng thơ bác học và bình dân xưa ta thấy ở nhân dân sử dụng hình tượng rất tinh xảo. Tôi nêu 1 số dẫn chứng. Chẳng hạn như câu :

Lúa chiêm nếp ở đầu bờ

Nghé thấy tiếng sám phạt cơ mà lèn

Lúa làm sao «đứng né», làm sao «phát cờ» được, thế mà ta vẫn chấp nhận là được. Đó là 1 lối hình tượng.

### Hoặc câu :

Hôm qua tát nước đầu đình

Bồ quên cái áo trên cánh hoa sen.

Hoa sen có cánh? Cảnh hoa sen cũng thế nào để có thể vát áo lên đó được? Khi tát nước, theo thói thường, cởi áo vát lên 1 chạc cây trên bờ hay vát lên 1 cây (như loài sen) mọc dưới hồ, dưới ao? Chẳng qua đây cũng lại là 1 lối dùng hình tượng cho thơ thênh, thơ đó thôi.

Trong thơ bác học cũng không thiếu những ví dụ. Chẳng hạn có câu :

Trống trường thành lung lay bóng nguyệt

Trống đánh thế nào mà làm cho bóng trăng như xé dịch di di? Vậy? Xin hãy tưởng tượng ra cái cảnh chiều hôm hoa đêm về sáng, một mảnh trăng treo trên lưng một cái thành đại. Rồi tiếng hiệu quốc pháo giòn, rồi tiếng trống đồng quan. Cầu thủ thầu không chịu nổi trống giục vào lòng người mà lại đi nói đến vàng trang đồng lay trên thành gach. Trống trận rung rỗng màu vàng rêu nhịp, trống càng mèo càng nhòe càng di động. Bóng nguyệt lung lay mà chiếu vào những tấm lồng náo động của đệm truyền kịch hình tượng là như vậy đây.

### Và câu Kiều :

Bóng trăng đã xá, hoa lè lại gần.

Đề ý đến đồng từ «xá» và «lè». Một bông hoa lanh tại và một nguồn sảng chuyên chở, bông trăng cũng tà xá song hi bông hoa càng lèt trên mặt đất vờn mà nhích thêm về phía nèn nha.

Trong Chương dân thi thoái Phan Khôi đã thuật lại câu chuyện sau đây. Ông Tô Đông Pha có em ruột là Tô Triết làm giáo thụ nhưng bồng bột bạc bối làm. Vì thế ông anh nai làm một bài thơ đưa em trong có những câu đại khái có nghĩa là :

Ông giáo Uyển Khâu minh dại như cai gò;

Học xá Uyển Khâu, nhỏ như chiếc ghe.

Bình thường ông giao cùi đầu đọc kinh sử

Thỉnh linh ngâng lên bị bắt nhà dung đầu

Nghĩ mà coi, cái nhà trường dù có nhỏ đến thế nào cũng không để nòi người ngồi trong ấy hể cái đầu luồn thi thời mà người đầu lên là dụng. Con người ta cao máy cũng không đến nỗi ngồi mà dung đầu trên mái nhà bao giờ. Vậy mà ông Đông Pha lại làm thơ nói được vậy, chẳng qua là để tả cho ra cái bộ tịch ông Tô Triết cao lồng không và cũng tỏ ra cái trường cho ông giáo ở làm lụp xụp không ra chỉ đó thôi.

Đó là 1 cách vận dụng đến hình tượng. Và câu mà ngày cũng vậy :

Gió Tựa tường ngang Lưng gió phảng

Trăng Nhòm của sô Mat trang vuông

Gió sao lại có lưng vì trên hạ chữ «trang» nên dưới hạ chữ «nhòm» nên dưới hạ chữ «nhòm». Và lại vì có tòi tường ngang mời hạ được chữ «trang», vì có «cả sô» mời hạ được chữ «nhòm»

Còn rất nhiều nhà thơ đã dùng 1 số thủ pháp nghệ thuật mô tả cảnh vật theo sự tưởng tượng của mình. Cũng là mặt trăng nhưng nó đã được nhân cách hóa và được mô tả theo cái nhìn của mỗi người. Có khi trăng cười :

Trăng qua rào song

Tầng nghiêng mặt cười

Hai mạc Tử cho trăng là một cô gái lảng lơ và có lúc lại để khoả thân :

— Trang nằm xong xoài trên hành liễu

Đại gió xuân về để lá rơi...

— Ô kia, bóng nguyệt tràn trường tắm

Lộ cai khuôn vàng dưới đáy khe

Đối với Hồ Xuân Hương thì trăng lại là kẻ hay đe mat tòi mò vào chuyện người khác :

Hồi ngời bể quê, rằng ai đó

Cô chị Hằng Nga ughé mặt nhòm.

Khi đọc câu «mai chèo ngàn buộc ánh tú dương» trong bài Du sơn lỵ của Nguyễn Trãi làm tôi lại nhớ đến 1 bài thơ đầy hình tượng trong đó tác giả mô tả ánh chiều rạng rỡ hành mành, tiếng chuông chùa như những «long sóng lăn tăn tiếp nối nhau tan loãng ra xa» :

Khe là lung lay một mảnh chiều

Giòng chuông sơn tự độ siêu siêu

Nỗi buồn ly biệt ai ngờ biết

Một ít hoàng hôn vướng mai chèo

Nhiều nhà thơ thời tiền chiến đã sinh dùng lối hình tượng. Xuân Diệu gọi mặt trời lặn là «mặt trời đi ngủ» (mượn động từ của Pháp văn) vành tai là «bờ tai» gọi thơ bang «em» v.v...

— Bờ nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm

— Đôi bờ tai nào ngàn canh thành àm

— Mùa thi sập tối, em Thor

Cái hòn au yến đợi chờ năm sau,

Cũng theo tôi đó, Huyện Cận trở gượng tượng tinh hồn minh như 1 mảnh đất vờn mọc toàn những cây thương đau đẽ rót sinh ra những trái u sầu và những trái này nay đã chín rụng khép mặt đất.

— Hòn anh đã chín mẩy mùa thương đau

Tay anh em hây tựa đầu.

Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rời.

Trong 1 bài thơ khác của Huyện Cận, Xuân Diệu đã chữa bộ «chiều lè tái sầu» thành «chiều lè cùi đầu» cho có hình tượng :

— Ngàn nam sực lèn lè thè

Trên thành son nhạt chiều tè cùi đầu.

Riêng các nhà thơ miền Nam hiện nay chưa có dấu hiệu nào tỏ ra đã sử dụng tốt lối hình tượng.

(XEM TIẾP TRANG 55)

# Giai đoạn hòa bình của Đại Cường



LÝ ĐẠI NGUYỄN

**Giai đoạn hòa bình của các đại cường quốc đã chính thức mở màn qua việc Mỹ—TC công khai tiến lại với nhau. Từ nhiều năm nay hai quốc gia này đã có ý định đó, nhưng còn vướng Nga, nên họ không thể làm ngang được. Nay thì Nga đã đánh phái làm ngay trước sự sống chung hòa bình của Mỹ—Tàu rồi, thế là thế giới có được một thời gian bớt lo ngại về một cuộc đại chiến.**

Nhưng mặt khác, các nước nhỏ vẫn chưa thoát được tình trạng chiến tranh cục bộ bi thảm, do việc các đại cường gây xáo trộn để bênh thực hiện việc phân chia quyền lợi và ảnh hưởng đã thỏa hiệp ngầm với nhau. Chính vì vậy mà chúng tôi mệnh danh cho thời gian này là «giai đoạn hòa bình của đại cường».

Gọi là giai đoạn, mà không gọi là kỷ nguyên hòa bình, bởi vì dù cho các thế lực quốc tế có thỏa thuận với nhau về một vai người tác phán chia quyền lợi ở nhược tiểu quốc, để sống chung hòa bình thì họ vẫn không đảm phòng tam đặt hết tin tưởng vào thiện chí của nhau, trái lại họ luôn luôn phải đề phòng và nếu có thể tạo cơ hội lẩn vuột sau được thì họ cũng không từ bỏ.

Nhất là về phía CS, đối với họ tất cả đều chỉ là giai đoạn. Nếu họ đã đạt được những thắng lợi nào đó về chính trị thì cũng do tinh thần giai đoạn mà ra. Nhì là đối với Trung Cộng trong kế hoạch xích hóa Hoa Lục, họ đã nhớ vào tinh thần giai đoạn để thang.

Từ thế thua yếu trước Quốc dân đảng Trung hoa, Cộng sản đã khôn ngoan triệt để áp dụng tinh thần giai đoạn, khi thi sống chung hòa bình với Quốc dân đảng, khi thi chiến đấu bên cạnh Quốc dân đảng, khi thi chống đối để hành trường thế lực, khi thi dùng vũ lực để thanh toán. Tóm lại họ đã khôn khéo sử dụng kế hoạch giai đoạn để dùng lúc hòa hay chiến với Quốc dân đảng. Vì không để phòng kế hoạch giai đoạn đó của Trung cộng, nên phe Dân Quốc mới bị đánh bật ra khỏi Hoa Lục, đến nay danh nghĩa đại diện cho Nhân dân Trung hoa sập bể mất, bị mất bởi chính Hoa Kỳ, quốc gia đồng minh và đỡ đầu cho chính phủ Đài Loan đang chính thức thừa nhận Trung cộng là Cộng Hoà Nhân

Dân Trung Hoa đại diện cho 700 triệu dân chúng Hoa Lục. (Riêng số Hoa kiều không rõ trên khắp thế giới thì tạm thời Trung Hoa Dân Quốc vẫn còn đại diện, và vấn đề này chính là vấn đề mà Trung Cộng đang yêu sách Mỹ).

Đến nay, trên bình diện quốc tế, sau thời gian Trung Cộng quyết liệt chống Mỹ, coi Mỹ là «tên đầu sỏ đế quốc», họ đã lại áp dụng tinh thần giai đoạn để sống chung hòa bình với Mỹ, đến đây chắc Mỹ cũng không bao giờ để tính quên đi bài học của Trung hoa Dân Quốc được. Hơn nữa, chính Mỹ cũng là một nước đã có từ lâu chính sách quốc tế giai đoạn rồi, bởi đó đây là cơ hội «bà già kê cáp» gặp nhau, chắc chắn sẽ có nhiều sự lừa lọc trong màn sống chung giai đoạn này.

**Mỹ và Trung cộng sẽ làm trò gì trong giai đoạn hòa bình này?**

Qua kinh nghiệm sống chung hòa bình với Nga người Mỹ biết rằng sống chung hòa bình với CS không phải là chuyện dễ. Trong khi kết thúc trận đánh thế chiến Nga Mỹ đã có những mâu thuẫn riêng với nhau, nhưng người Nga đã không từ bỏ cơ hội để lấn Mỹ ở các nhược tiểu quốc. Nhờ sự quá tự cường vốn Mỹ đã vượt Nga được về mặt kỹ thuật chiến tranh và không gian để áp đảo Nga về mặt chiến tranh, rồi dùng ngay sự bành trướng của Trung Cộng để phân hóa bàng ngù CS quốc tế, cuối cùng buộc Nga phải liên tay với Mỹ để triệt ảnh hưởng quốc tế của Trung cộng. Trước ngực Nga Mỹ liên tay nhau để đối phó với mình, Trung Cộng đã phải bí mật chạy theo Mỹ, họ biết rằng quay đầu lại với Nga thì Trung Cộng trước sau gì cũng chỉ là dàn em, còn đi với Mỹ thì dù có bị lép vế nhường trên danh nghĩa vẫn giữ được tư thế của một nước có vẻ ngang hàng với Mỹ.

Trung cộng biết rõ, đối với Mỹ Trung Cộng chưa phải là một đe dọa trực tiếp đến vận mạng của Mỹ như Nga. Về mặt vũ khí tiêu diệt, Trung Cộng chưa đạt tới mức để cho Mỹ đáng sợ như Nga. Nên đối với Mỹ Trung Cộng hy vọng sẽ dùng tư thế của Mỹ để củng cố địa vị vững mạnh của họ trên chiến trường quốc tế, rồi tiến tới việc lấn bước Nga trong thế giới cộng sản.

Làm như vậy, chán chán Nga phải vung vẩy, sự chống đối của Nga lúc đó không phải chỉ có việc chống đối Trung Cộng, mà còn phải đánh kẻ tung sau Trung cộng là Mỹ nữa. Có nghĩa là Trung cộng xử dụng ngay thâm ý của Mỹ muốn dùng Trung cộng để triệt hạ ảnh hưởng của Nga vào kế hoạch lâm cho Mỹ Nga thành thù địch với nhau. Cuối cùng hai nước Nga Mỹ phải sinh tử với nhau bằng một cuộc đại chiến, thế là Nga Mỹ đều phải tiêu diệt để tuế giới chỉ còn lại một mình Trung cộng.

Đúng là một vòng luẩn quẩn : Nga cố ý lừa Mỹ vào chiến tranh Việt Nam để phải dùng đầu đạn đại chiến với Tàu. Mỹ Tàu đã tránh được để biến thành một cơ hội tạo cuộc sống chung hòa bình công khai với nhau. Trong lúc đó Mỹ cố đẩy Trung cộng phải dùng độ với Nga để cả hai đều không đại, tiếng súng ở biển thùy Nga Tàu không dám nổ tiếp, dù đang thù địch, cả hai phải mở hội nghị thương thuyết về vấn đề biển giới.

Việc gây hấn tại biển thùy Nga Tàu chỉ được xem như việc người Nga thúc dục Mỹ vứng tâm tấn công Hoa Lục mà thôi, khi thấy Tàu Mỹ không chịu đánh nhau ở phương Nam, người Nga với vầng phải ngừng chiến để mở hội nghị. Hội nghị Nga Hoa lại còn được xem như việc Nga muốn nối lại tình huynh đệ với Tàu để di trược Mỹ về vấn đề sống chung hòa bình. Nhưng như là trình bày Tàu không thể làm dàn em cho Nga được nữa. Tàu phải đi với Mỹ để dùng chính thị trường Trung Hoa đầy quyền tự đưa Nga Mỹ vào thế tranh chấp mới.

Nga muốn Mỹ đánh Tàu, Mỹ muốn Nga Tàu đánh nhau và nay thì Tàu muốn Nga Mỹ vì mình mà phải đánh nhau. Nhưng tất cả đều cố né tránh không dám trực tiếp dùng vũ lực để tiêu diệt nhau. Tất cả đều chỉ muốn làm kê thử ba trong một trận đại chiến mới.

Nhưng liệu Nga Mỹ có tránh khỏi việc Trung Cộng dùng chính miếng mồi ngọt tại Hoa Lục để đẩy hai nước này vào một cuộc chiến tranh tiêu diệt hay không? Điều đó khó thể xảy ra được, vì Nga Mỹ đều không muốn bị tiêu diệt để cho Trung Cộng độc chiếm thế giới, hơn nữa trong khi Mỹ di vào cuộc sống chung hòa bình với Trung cộng, không phải Mỹ dùng thế mạnh của họ để ép Nga và họ đã phải nhường cho Nga nhiều quyền lợi và ảnh hưởng ở các khu vực nhược tiểu cũ bề là Áo Độ, và Trung đông cũng như Bắc Phi.

Hiện nay Nga đã cùng Áo Độ đang tích cực lò ván để Hội quốc và cùng với chính phủ Tisch Lan tiêu diệt du kích cộng sản thân Trung cộng. Đồng thời Nga đã đạt được cơ sở vũ khí chiến lược tại Algérie, điều này được chính Hoa Kỳ tiết lộ, nếu không có sự chấp thuận của Mỹ thì việc vũ khí chiến lược của Nga đặt ở Bắc Phi không thể được Mỹ coi nhẹ như vậy.

**Giai đoạn đen tối của Nhược Quốc**

Muốn hòa với nhau các thế lực quốc tế phải dùng các tiêu nhược quốc để trả giá và trao đổi

cho nhau. Việt Nam được xem như mở đầu cho giai đoạn trả giá. Đến nay giá cả đã xong, các quốc gia nhược tiểu khác đều bị ném trong vòng trao đổi. Khu vực nào là của Nga của Tàu của Mỹ... dù hiện nay đang trong thế chế nào cũng phải thay đổi để phù hợp với ông chủ mới.

Biển cõi chồng chất lên nhau trùng trùng điệp điệp để đến bao giờ ông chủ mới hoan toàn nắm được thế chủ động mới thôi. Thảm cảnh đó sẽ kéo dài nếu không hơn thì cũng phải bằng thời gian mà Việt Nam phải gánh chịu cảnh chiến tranh hiện hay.

Trong thế đó, Mỹ đang cố gắng đứng ở vòng ngoài cuộc tranh chấp để cho Nga Tàu nhập cuộc. Nói khác đi Mỹ dùng Nga Tàu để cày nát tất cả các tiêu nhược quốc. Tàu dừng trong tư thế chiến tranh nhân dân để khởi mầm loạn. Nga sẽ dừng vào thế chính quyền hiện có để dẹp loạn và ngược lại. Đầu tiên sẽ có hội nghị và chia đôi v.v... Lúc đó Mỹ sẽ đứng ở giữa để giao hảo cả với hai bên, có nghĩa là bán hàng cho cả hai, bán vũ khí trong thời chiến và bán vật dụng trong thời bình.

Nga—Tàu có thể có ảnh hưởng chính trị ở các khu vực nhược tiểu quốc nhưng tới khi có rời thì cả hai không đủ sức kiểm soát nữa, lúc đó thì Mỹ ra tay. Mỹ hoàn toàn đứng thế hòa bình để có được khắp các thị trường nhược tiểu.

Thảm ý của Mỹ là ở đó, là chỗ đây cả Nga—Tàu vào thế công cụ cho Mỹ. Dùng Nga—Tàu tạo chiến tranh ở nhược tiểu để tiêu thụ kỹ nghệ chiến tranh còn lại của Mỹ. Đồng thời bắt các nước nhược tiểu phải jí vào đời sống kỹ nghệ hóa để đủ sức tiêu thụ kỹ nghệ hòa bình của Mỹ.

Hiện nay Mỹ đang chuyển việc sản xuất vũ khí chiến tranh sang sản xuất vật dụng hòa bình. Trong vòng 5 hoặc 10 năm nữa, giường máy kỹ nghệ Hòa bình của Mỹ chạy đều, lúc đó may ra các dân tộc nhược tiểu mới được hưởng cảnh hòa bình trong thuận thuộc.

Nhưng liệu Mỹ có đi đúng đường một cách ngon lành hay không? Với khả năng hiện có của Mỹ về mặt kỹ thuật và kinh tế thì quả tình khó có gì làm Mỹ không đạt được mục tiêu. Nhưng mặt khác, mặt tinh thần dân chúng Mỹ hiện nay đang trên miệng vực phả sún, nếu Mỹ không đáp ứng được nhu cầu tinh thần của dân chúng Mỹ, mà chỉ tinh toán dựa trên khả năng vật chất thì một ngày nào đó khung hoàng nỗi bỗ Mỹ sẽ dày Mỹ phải bước vào một cuộc phiêu lưu quốc tế mới. Lúc đó thì thế giới phải làm nguy.

Hiện nay cả ba nước Nga Tàu Mỹ đều cố tránh đụng độ thẳng với nhau để dùng chiến tranh chực tiêu chống trả lại nhau. Đồng ý rằng đã có sự ngầm ngầm phân chia ảnh hưởng, nhưng cả ba vẫn ngầm ngầm muốn lấn vượt nhau, đương nhiên việc lấn nhau đây là lấn ở các vùng nhược tiểu.

Một điều khác Nga Tàu thuận theo sự phân chia của Mỹ ở nhược tiểu, điều khác không phải họ không biết tới việc nỗ lực phát triển kinh tế và kỹ

(XEM TIẾP TRANG 55)

# BÁO « ĐỜI » VIÉNG THĂM QUẢNG NGÃI NGHĨA THỰC



## QUỲNH và BÍCH ghi

(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 79)

Buổi chiều Chu Tử nói chuyện tại hội trường Nghĩa Thực Quảng N. với đề tài « kinh nghiệm sống và sáng tác của 15 năm viết văn viết báo ». Thấy ông không có thi giờ sửa soạn thảo bài nói chuyện, chúng tôi tỏ ý lo ngại, sợ ông « bi » thì ông trả lời : « với cái đề tài bao quát này, mình có thể nói liên miên một ngày không hết mà cũng có thể tóm tắt trong 15 phút cũng đủ. Tôi đó sẽ hay, mình sẽ tùy theo không khí cuộc nói chuyện, tùy theo cái *cambiance* mà nói nhiều hay nói ít.

Chu Tử đã ứng khẩu nói hơn một tiếng đồng hồ. Ông bắt đầu bằng cách trình bày cái quan niệm sống của ông, vì theo ông quan niệm sống và sáng tác không thể tách rời quan niệm sống. Sống và sáng tác phải là một người ta không thể sống một đường viết một nẻo.

Ông cho rằng mỗi người chúng ta chỉ được sống một lần chết một lần, không ai được sống hai lần, chết hai lần vì thế phải ràng mà sống cho ra sống, sống hết mình, sống đến tận cùng. Thực hiện đến tận cùng cái bản ngã của mình. Muốn sống tới cùng, chúng ta phải vượt lên mọi thành kiến, lập quán mọi ước lệ mọi luân lý, chủ nghĩa, tôn giáo. Muốn sống tới cùng, chúng ta không được phép sợ hãi cứ cái gì, sợ cường quyền, sợ thế lực, sợ đói, sợ nghèo, sợ chết, sợ cô đơn, nhất là sợ cô đơn vì người ta càng thực hiện cái bản ngã của mình thì càng cô đơn, càng bị ngộ nhận bị xuyên tạc. Ông nhấn mạnh ông thấy chủ nghĩa CS rất hay, nhưng sở dĩ ông khoái chủ nghĩa cộng sản mà chỉ « kinh nhì viễn chí » không dám theo, vì chủ nghĩa cộng sản không cho phép ông được làm người, không cho

phép ông thực hiện « con người » của ông, chỉ coi ông như một công cụ, bắt ông phải yêu Đảng hơn yêu bản thân ông, còn ông thì tuy yêu Đảng, ông vẫn không thể đạt Đảng lên trên bản thân ông. Cái « tôi » đối với ông, dù đáng khinh, dù ghét, dù bỉ ổi, thối nát, vẫn là nhất.

Cái quan niệm sống kè trên, theo lời ông, ông đã gắng thực hiện trong cuộc đời viết báo, viết văn của ông. Viết báo, ông đã viết « tôi cùng ». Chỉ viết sự thực, chỉ biết có sự thực, chỉ tôn thờ sự thực. Ông đã vì sự thực mà bị khủng bố, bị đóng cửa bao 15 lần, bị truy tố ra tòa 28 lần, bị bắt 4 viên đạn vào cổ, vào miệng, vào vai. Ông kè lại cái tâm trạng của ông khi bị bắt, khi tưởng mình sắp chết, ông nằm ngửa trên « bênh ca » để đưa lèu phòng mò, ông ngồi cay giờ thuở, tráng của một sứ.

tả vẫn vây đậm đứng trên cầu thang nhìn xuống phía ông và ông tự nhủ : cuộc đời đẹp thế kia, giờ người thiếu nữ đẹp thế kia, mà mình chết tài cũng hơi đáng tiếc, kiêu thịnh giả cười ô...

Ông kể những kinh nghiệm của 15 năm viết báo. Những khuyết điểm, những lầm lỗi, những thất bại, những thành công, những an ủi, những nhục nhã, những cay đắng ê chè, của 15 năm viết báo. Ông kể thực trạng của làng báo hiện nay, một thực trạng sa đọa đến cùng cực. Nhưng ông kết luận là mặc dù thực trạng sa đọa kẽm, ông vẫn yêu nghề viết báo trên hết và nếu có ai hỏi ông, kiếp sau, ông chọn nghề gì thi, ông trả lời không lưỡng lự : « Chọn nghề viết báo ».

Ông kể những kinh nghiệm sáng tác, viết tiểu thuyết của ông, ông kể trong trường hợp nào, cuốn Yêu đã được bình thạnh. Ông nói không ấp mờ, tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết đều phản ánh một khía cạnh của tâm hồn ông. Con người ông, một con người nhỏ như một cánh cao thượng, thẳng thắn một cách quả quyết, ma ngây thơ nhưng đầy thủ đoạn, chân chưởng nhưng vẫn yêu đời, có đơn nhưng vẫn thèm sống. Ông kể niềm bao dâng kích tác phẩm của ông ra sao, tạp chí « văn học » do ban tu văn nghệ miền Bắc Đảng ta Mai chủ trương, đã liên tiếp viết bài phê bình tác phẩm của ông, kết án tác phẩm của ông là sa đọa, kết án cái tâm trạng cô đơn, không lối thoát của những phản từ tiêu tư sản, không biết bùi viu vào đâu để sống vv.. và ông trả lời, cô đơn là căn phần của con người, sống là phải cô đơn, chúng ta sống một mình, chết một mình. Mao trạch Đông còn có câu gấp nghìn lần Chu Tử « Dù biết bao người đã chết ».

*Hữu phẫn nhi quệ giả, thùy dư?*

*giả thùy dư?*

*« Hoàng hữu bất hoang*

*Jung huu Thiên cầm...*

*Văn còn đây Thiên bút phê văn.*

**VŨ XƯƠNG**

Sau cuộc nói chuyện, Chu Tử phải đi dự một cuộc họp thu hẹp với một số người cố cán của Nghĩa Thực để thảo luận về những biện pháp « kinh tài » cho trường, lấy tiền xây dựng thêm trường sở cho niên khóa sắp tới. Hồi 11 giờ khuya khi trở về khách sạn, ông lại phải tiếp chuyện một người lạ, tự nhận là một phần tử trí thức của Quảng Ngãi, và là người « đổi lập » với Nguyễn Liệu trên nhiều quan điểm đặc biệt là quan điểm chính trị. Người khách lạ này « tố cáo » Nguyễn Liệu nhiều điểm, ông cảnh cáo Chu Tử rằng Nguyễn Liệu đứng ra tổ chức trường Nghĩa Thực Quảng Ngãi không phải hoàn toàn có mục đích và lợi ích. Nguyễn Liệu là người của Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ lợi dụng trường để làm việc cho Đảng, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Điểm thứ hai, người khách lạ tố cáo Nguyễn Liệu không phải là người hoàn toàn trong sạch. Ông Liệu có thể « sạch » về phương diện tiền bạc, nhưng đối với nền đạo đức cõi truyền thi ông không sạch vì cách đây mấy năm, ông đã lấy một nữ sinh học trò của ông, làm vợ.. Chu Tử ngỏ lời cảm ơn người khách lạ và trả lời rằng, ông cũng nghe nói Nguyễn Liệu là đảng viên Việt Quốc, nhưng khi đứng ra hợp tác với anh em, thành lập trường, ông không hề lấy danh nghĩa Việt Quốc. Ông vẫn cao kêt là đứng trên mọi khuynh hướng chính trị. Còn về phần Chu Tử và báo Bời, nhận thấy đó là một công cuộc thực sự có ích lợi thì có bồn phận ủng hộ, ngoài ra không quan tâm đến màu sắc chính trị của ông Liệu. Vì ông Liệu có mang cái màu sắc đó vào trường đầu. Còn về vụ Nguyễn Liệu lấy học trò thi cõi thi là một cái tội, nhưng là một cái tội đáng yêu — Un péché mignon — như người Pháp thường nói, có thể tha thứ được. Nhất là Nguyễn Liệu lấy người đó làm vợ thì cũng chưa đến nỗi nào, người khách tuy còn hậm hực nhưng cũng ra vẻ, Chu Tử tiến người khách ra cửa, rồi trở vào chỗ dài mệt mỏi, « Kho theo đấy, thời đi ngủ, kéo lại mắt ngủ... »

Ngày hôm sau, trước khi từ biệt Quảng Ngãi chúng tôi còn hai việc



Không biết cuộc nói chuyện của

phải làm, việc thứ nhất là tới thăm Ông Tỉnh trưởng Quảng Ngãi, việc thứ hai là dự bữa đại yến tại nhà bác Trữ trước khi lên phi cơ.

Trong cuộc hội kiến với đại tá Tỉnh trưởng Chu Tử nêu hai vấn đề: thứ nhất là yêu cầu Ông Tỉnh trưởng giúp đỡ thiết thực Quảng Ngãi Ng Thực. Ông Tỉnh trưởng hoan hô nhận lời và Ông khuyến cáo «đừng để chính trị xem vòi trrought». Điểm thứ hai do Chu Tử nêu ra là cài tai họa đánh đẽ số dưới ở Quảng Ngãi với 90% dân Quảng Ngãi đều mê chơi đẽ và chủ đẽ lấy tới 30% lời thi quỷ là 1 cuộc «bang huyệt» kinh khủng. Ông Tỉnh trưởng cho biết Ông đã cho gọi các chủ đẽ tội, buộc họ phải chấm dứt. Ông cũng chỉ thị cho Ông Trưởng ty Cảnh sát hẹn trong thời hạn ngắn, phải đặt tan phong trào đánh đẽ tại Quảng Ngãi.

11 giờ sáng, chúng tôi lên phi cơ đi Đà Nẵng. Điều làm chúng tôi ngao ngán, lưu luyến Quảng Ngãi, là cái núi kẹo Mạch Nha và kẹo Gương, bác Trữ đã cho hai đứa, để mang về làm quà.

Chúng tôi ở Đà Nẵng hai ngày. Bác sĩ Thiệu là Phạm Văn Lương lúc này là Trưởng phòng giải phẫu ở bệnh viện Đà Nẵng. Gặp lúc các thương binh bình đẽ đến về, chú Lương mặc bận túi bụi, phải cho thiếp Lương hường dẫn bọn tôi đi thăm Đà Nẵng. Buổi tối, Chu Tử tham dự cuộc tiếp xúc với một số anh em trong Nhóm HTN. Vấn đề kinh tài cho Nghĩa Thực Q. Ngãi được Chu Tử nêu ra, và một bác sĩ bạn của BS Lương đề nghị nên nuôi lươn. Vì nuôi lươn nhất định không phiêu lưu như nuôi cút. Ông trình bày kế hoạch nuôi lươn của Ông trong gần một tiếng đồng hồ. Về tối Saigon, công việc đầu tiên của Chu Tử là thực hiện kế hoạch nuôi lươn. Nghé nói Ông đã tiếp xúc với Tiểu đoàn 1 Nhảy dù, Cếng Thiệu là chỉ huy Tiểu đoàn, đề hợp tác nuôi lươn vì ở Tiểu đoàn, có một số quân nhân đang nuôi lươn. Hồi Ông thì Ông trả lời: «Thân lươn bao quanh lâm đầu, We've got to live no matter how many skies have fallen».

Lời tố cáo này rất quan trọng.

## Sinh tử phu

### ÔNG ĐẠO CÁY

#### Danh ngôn

Trong mấy tuần lễ qua những lời Phó TT Nguyễn cao Kỳ tuyên bố đều đáng chú ý về nội dung cũng như hình thức.

Sợ đẽ lâu hậu thế sẽ quên hết ô Đạo Cây xin trích đăng trong phần dưới đây để quý độc giả cùng nhàn lâm.

Khi nghe tin nghị sĩ Mc Govern yêu cầu Trung Ương Tỉnh Báo Mỹ điều tra về vụ buôn lậu bạch phiến ở VN điều tra cả sự dinh lúu của Phó TT Nguyễn Cao Kỳ ô. Phó đã nói: «Vì lý do chính trị, ông Mc Govern đã tìm đủ mọi cách đẽ đá kích những người bất đồng chính kiến với ông ta... Mc Govern là một tên thực dân và là cán bộ nắm vùng cao cấp của Cộng Sản hàng tháng vẫn lãnh trợ cấp của Cộng Sản quốc tế để phá hoại công cuộc chiến đấu của các chiến sĩ tự do».

Ông Kỳ nói giận một cách chính đáng. Tên nghị sĩ Mc Govern hổ thẹt, dám nghĩ ngờ và lại còn ăn nói hổ đẽ yêu cầu Tỉnh báo Mỹ điều tra về Phó Tổng thống một nước khác. Nếu bây giờ ví dụ như DB Ng. quang Luyện mà lên tiếng đòi Cảnh Sát Quốc gia VN điều tra về PTT Mỹ Spiro Agnew, với ý tưởng nghĩ ngờ rằng Ông Agnew buôn vàng lậu, thì liệu dân chúng Mỹ có chịu được không?

Nay Ông Phó Kỳ lại tố cáo đích danh Ông Mc Govern hàng tháng vẫn nhận lãnh trợ cấp của CS quốc tế.

Còn nhớ khi ra thăm các chiến trường miền Trung, Ông Phó đã từng tuyên bố rằng có đánh ra Bắc thì phải đánh dốc ra Hà Nội, giải phóng hoàn đất Bắc. Ông Phó mới qua nhắc lại rằng trong những năm 1965-68 chính Ông đã đòi đồ Bắc Việt mà Mỹ không chịu.

Cách đây một tháng, trong dịp chủ tọa đại hội xe Lam, Ông Phó mới tuyên bố về vấn đề Bắc Tiến rằng: «Đó là chuyện phải hỏi Tổng Thống Thiệu, tôi không được biết cũng không có thẩm quyền».

Nay Ông Phó lại tỏ ra cũng biết rõ ràng có thẩm quyền chút đỉnh và Ông tuyên bố rằng việc đánh Bắc bây giờ không nên. Nói đến chiến thắng bằng quân sự bây giờ là không thực tế và không thức thời. Ma nha lãnh đạo thi phải thức thời.

Quả thực Ông Phó đã lái xe quèo sang bên tay trái một chút. Vì vậy mà tờ báo đóng vai trò Cảnh Sát Công Lộ đã phải thôi cõi ấy. Ông Phó quèo!

Khi Cảnh Sát đã phải thôi cõi thiệp Ông Phó quèo hơi ầu! Hoặc là Ông quèo mà không dơ tay bão trào, hoặc là Ông đã quèo vô con đường cấm. Từ báo Cảnh Sát trên chí thời cõi mà không viết tờ giấy báo vi phạm nên ta chưa biết Ông có vi phạm luật gì.

Trong khi đó thì Ông Cảnh Sát vẫn di con đường thẳng.

Trong cuộc «Hợp Báo Dã Chiến» ở Đông Hà, TT Thiệu đã tỏ ý rằng việc lán công BV có thể xảy ra lâm. Quân lực VNCH dư sức làm việc đó.

Trong cuộc nói chuyện với hơn 300 Cảnh Sát ở Vũng Tàu, Ông TT. Thiệu cũng xác nhận rằng Ông nhất quyết theo đuổi một nền hòa bình trong chiến thắng. Ông nói thêm rằng: Cộng Sản là Cộng Sản, quốc gia là quốc gia, không bao giờ sống chung với nhau được. Ai nói sống chung là mị dân, phản quốc.

Có thể coi là TT vẫn lái xe đi thẳng. Nhưng xét kỹ thì TT cũng hơi quèo về tay mặt chút đỉnh. Trước đây TT đã từng ngỏ ý cho phép Cộng sản bỏ súng, từ bỏ chủ nghĩa CS để trở về đây đi bỏ

phiếu. TT cũng từng đề nghị 5 điểm trong đó có chuyện cho VC về tham gia bầu cử, với sự kiểm soát của LHQ.

Nay Tổng Thống nói nhất định chiến thắng chứ không có chuyện nào khác, vậy là lập trường ngài hơi cứng rắn hơn. Nói theo khâu khai Tuần Lễ Lưu Thông là ngài quèo về tay mặt một chút.

Điều đau khổ cho dân là 2 ông lãnh đạo, một ông quèo tay mặt còn một ông quèo tay trái. Trước tình cảnh đó, trật tự lưu thông coi bộ hơi bị xáo trộn.

Cả 2 ông Chánh Phó đều minh xác rằng lập trường của các ông trước sau như một không hề thay đổi. Bằng nhau thấy rằng quả nhiên lập trường của 2 ông không đổi, nhưng đường lối thực hiện thì rất uyên chuyền.

Vì vậy mà Ông Nghị sĩ Đặng Văn Sung đã vội vàng đóng vai Cảnh Sát Công Lộ thôi cõi «toét» một cái. Trong tuần này, theo tin một số nhật báo, Ông Nghị Sung sẽ tổ chức hội thảo về sự lực đẽ giữa Cảnh Sát Công Lộ, Hy vọng rằng phần khí thế hùng mạnh của Tuần Lễ Lưu Thông các ông Cảnh Sát Công Lộ sẽ giúp cho các xe chạy đúng đường đỡ gãy ra tai nạn, chết dân!

#### Vinh thắng

Bên Cam bốt, Ông Thủ tướng Lon Nol vừa được thăng cấp thống chế, khi cuộc chính biến xảy ra vào tháng 3 năm ngoái thì Ông Lon Nol mới ở cấp bậc trung tướng. Sáu tháng sau ngày chính biến Ông đã được gắn thêm một sao vinh thăng đại tướng. Ngôi sao đó có lẽ là để thưởng công cho Ông trong việc thay đổi chế độ từ quân chủ sang cộng hòa.

Nay Ông Lon Nol đi nghỉ ngoại du dưỡng bệnh ở Hawaï mới về lúc đầu có tin Ông đệ đơn xin từ chức, bà con đã tưởng Ông sắp về vườn thật. Không ngờ chỉ một ngày sau có tin Ông vẫn được mời lập chính phủ mới và Quốc hội Campuchia che lại bỏ phiếu đồng thanh suy tôn Ông lên chức thống chế.

Xin có lời mừng cho thống chế Lon Nol.

Nhưng lại hơi ngậm ngùi

Xứ Cam pu chea thi nhỏ, quân đội Cam pu chea thi ít, mà sức chiến đấu không bằng quân đội VN. Vậy mà họ cũng có một ông thống chế.

Trong khi đó quân đội ta đông và mạnh như vậy chỉ lại có đại tướng thôi. Người VN lại không có ai đáng lên chức thống chế sao?

Vậy Bần đạo đề nghị vinh thăng Đại tướng Trần thiện Khiêm làm Thống chế. Xét ra thì Ông Khiêm đã ở ngôi vị ĐT từ 1964, được 7 năm rồi, chờ không phải 7 tháng như Ông Lon Nol. Một khác, Ông Khiêm lại cầm chức Thủ tướng cũng lâu hơn cả Lon Nol. Xét về khả năng có lẽ Ông Khiêm còn giỏi hơn Lon Nol. Xét về công trạng, sự nghiệp của Ông Khiêm cũng hơn Ông Lon Nol. Ông đã từng đi kinh lý nhiều nơi, chủ toa nhiều buổi lễ lạc quan trọng, công du thăm viếng nhiều quốc gia. Bà Khiêm chắc chắn cũng cầm bằng khánh thành nhiều cơ sở xã hội hơn bà Lon Nol, và tháp tùng Ông Khiêm phu nhân nhiều lần hơn bà Lon Nol tháp tùng bà Cheng Heng.

Vậy xin đề nghị vinh thăng Đại tướng Trần thiện Khiêm làm Thống chế.

Nếu cần theo thủ tục bên Campuchia thì Đại Tướng cũng nên đi du dưỡng bệnh một thời gian, rồi đệ đơn từ chức một cái. Quốc hội VN CH chắc chắn sẽ biểu quyết vinh thăng ngài liền, đâu có chịu kém quốc hội Campuchia?

#### Kinh lý

Bản đạo mới nhận được lá thư của một học sinh ở Biên Hòa. Lá thư hơi dài, chỉ xin trích đăng mấy đoạn.

«...Bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Giáo Dục đã đến thăm trường cháu, cùng một phái đoàn rất đông đảo.

Chúng cháu cảm động hết sức, vì từ bao lâu nay trường cháu mới được tiếp đón một vị lãnh đạo tối cao của ngành giáo dục.

Bác sĩ Viên đã đi thăm từng lớp một, có ban giám đốc nhà trường hướng dẫn. Vô mỗi lớp. Bác sĩ không chào hỏi chi các giáo sư của chúng cháu, trong khi



# ROMÉO & JULIETTE TEDE



Người ta, nhất là giới trẻ, chờ đợi phim Roméo và Juliette chiếu tại Rex nôn nóng như chờ một cái gi thát dẹp sắp tới trong đời.

Cuối cùng phim đã được chiếu trong dịp Lễ Phục Sinh. Nhưng dù là được trình chiếu trong một dịp lễ hay không Roméo và Juliette vẫn được người ta chen lấn nhau để mua vé đi xem.

Tại quầy bán vé rạp Rex, ta thấy đầy Roméo và Juliette Việt Nam nhưng tuyệt nhiên ít thấy Juliette nào dám vào mua vé chỉ có Roméo ! Các chàng đã phải nát áo, quấn người, loat mồ hôi chen được vào chỗ lấy vé. Nhưng lấy vé cũng chẳng khác nào Roméo đấu kiếm nếu nói là con vật và gây cấn hơn. Phía trước thi toàn là mấy mứ chuyền mua vé để bao chợ đèn mặt mũi đanh đá môi săn sàng vén lèn để chửi lộn, phía sau thi những người chờ quá lâu chửi thề đầy đòn đòn người lèn phía trước.

Gần bước tới chỗ bán vé như bước tới gần công thiên đàng. Nhưng vẫn chưa xong cả chục bàn tay nắm sẵn tiền đưa qua chiếc khe nhỏ đang quay quay như những con cá chết, những chiếc mõm kêu gọi các cô bán vé tha thiết, miệt mài, câu sườn nán nã, như kêu gọi hòa bình !

Các Juliette ngồi bán vé cũng chẳng sung sướng gì. Mắt còn măt đêm tiễn, tay còn phải đóng dấu, biến số ghế, tai phải nghe chửi thề.

Một cảnh bí hài kịch diễn ra ngay trước mặt. Một thiếu nữ sau khi mua vé đã không thể nào ra lục. Một ông khôi bài nói :

— Gọi trực thăng đến mà lôi ra !

Sau cùng một ông lính dù nồi máu Romeo phải «gạt nhẹ» đám người mua vé để bế được cô ta lên. Cò lại mặc minivipe thế mới khóc cười !

Tôi thảm nghĩ chỉ có «Juliette» ở nhà là sướng. Nàng đang tập đàn và chờ tôi đi mua vé để xem xuất 4 giờ. Nàng không thể tưởng tượng tôi đã ngập trong biển người đó để dừng từ 2 giờ đến hơn 3 giờ mới lôi ra được 2 cái vé !

Nhưng rồi thi cuối cùng tôi và nàng cũng rảo dạo tới chỗ ngồi. Tôi coi đó là một «phép màu». Những ý nghĩ xấu về người lúc chen lấn mua vé trong tôi bay giờ tan biến khi thấy mọi người im lặng hẳn, không một tiếng nói, không một tiếng hô. Một đứa bé khóc bị mẹ vỗ bịt mõm lại. Đứa bé thôi khóc. Tôi thấy cảm động chắc chắn bà mẹ đó xưa cũng phải là một Juliette ! Bây giờ tôi thấy người Việt Minh chưa măt hết linh hồn.

Phim mở đầu bằng một màn sương mờ bao hiệu một bi thảm.

Rồi dần dần Reméo xuất hiện với khuôn mặt rất sữa rất bô đủ nét của con trai thời đại mới. Juliette thì xuất hiện với khuôn mặt ngày thơ trong sáng. Trán không một nếp suy tư. Mắt trong như trời không mây. Môi cong như một bông hồng hé nụ.

Rồi Roméo gặp Juliette trong một buổi chiều vũ trá hình. Họ đã cảm nhau và yêu nhau nhưng sau mọi phán khà ra hai giọng họ là kẻ thù của nhau.

Nhưng tình yêu những can đảm đã vượt hết mọi sự. Roméo và Juliette đã là nhau.

Cuối cùng, ngay cả sự chát cũng không ngăn nổi họ. Roméo thì uống thuốc độc còn Juliette đã tự đâm vào tim rồi nằm gục trên xác Roméo với một thế say đắm.

## Nói với Roméo Việt nam.

Hình ảnh Roméo là hình ảnh chung của thanh niên mọi thời đại. Roméo cũng theo đúng công thức: trai gặp gái. Trai yêu gái. Trai mất gái hoặc Trai bị gái.

Nhưng ở khía cạnh riêng Roméo VN không phải là Roméo trên màn bạc !

Romeo VN còn phải lo quân địch, lo học hành, lo bao tử, lo đủ thứ nào lược giải cá nhân, nào giấy huân địch, nào chứng chỉ, nào học bạ, nào NDIV.

Đa số Roméo VN rách như cái mền, tối ngày lội sinh, vào sinh ra tử từ dưới sinh lầy, đến biển cả, trời xanh.

Họ làm gì có thì giờ có cơ hội để tìm được một Juliette, yêu được một Juliette nhất là lấy được một Juliette. Roméo VN không được dấu kiềm vì một người tình, họ bị ? họ được ? họ phải cầm súng bắn giết không cho một người tình, mà cho mợ! cái... ?

Cái bi thảm ở chỗ này : Đang lúc nét mặt của họ còn trẻ như Roméo trong phim thì họ lại dùng súng để cho chiến tranh. Và khi chiến tranh dứt bỏ nhiều Roméo còn đâu nét trẻ đẹp để dành cho Juliette ? nếu không muốn nói là có rất nhiều Roméo khi trở về đã «chàng về nay đã cụt tay» !

Họ trở về hết tuổi trẻ, hết hừng sống, hết học hành, hết nhiều thứ. Trong hoàn cảnh đó làm sao ta được một Juliette của thời trẻ ?

Có thể bạn cho tôi viết quá bi thảm. Nhưng bạn hãy nhìn vào thực trạng để thấy những điều tôi viết mọi người đều biết !

Cạnh chiến tranh, vấn đề vật lộn kiềm sống và chết cũng làm cho Roméo VN chún chản, bó tay không thể tiến tới hôn nhân với Juliette, nếu Juliette không can đảm vượt qua mọi trở ngại, trở ngại về vật chất, sợ khổ, trở ngại gia đình v.v..

Mà yêu nhau, không lấy được nhau tim đến cái chết cũng không giải quyết được gì hoặc nếu có giải quyết được cũng chỉ sung sướng cho hai kẻ tên nhau nhưng họ đã để lại bao niềm đau cho kẻ con lại, nhất là đa số gia đình VN không đủ tiền để mai tang ! Đây là một trong những bi đát khủng khiếp nhất,

## Nói với Juliette VN

Các Juliette VN nên đổi diện với sự thực này : Con trai chết quá nhiều, Roméo chết quá nhiều. Tôi không muốn nói đến tình trạng «trai thiểu gái» mà là e chạm tự ái các Juliette ! Tôi chỉ muốn nói các cô phải thông cảm, phải thương yêu Roméo VN hơn lúc nào hết.

Chiến tranh còn đó. Làm sao các Reméo được ăn học để có thể bảo đảm tương lai cho các Juliette ? Giả thử thôi, nếu các Juliette đều tìm đến những người có tiền, có địa vị có bằng cấp thi thử hỏi số Roméo may mắn này là bao ?

Vậy muốn tiến tới hôn nhân với Roméo mình yêu phải có can đảm lắm, can đảm không khác gì 1 chiến sĩ ở trận mạc. Một mặt phải đối phó với chính lòng mình xem có thực tình chịu thiêu đốt được không, thực tình có thể say mê được Roméo mà mình chọn khi Roméo không thể cung cấp cho mình được một đời sống vật chất tương đối thoải mái không ? Một mặt khác phải đối phó với cha mẹ họ hàng bởi một Roméo dù có lý tưởng đến mấy cũng không dễ gì được tất cả mọi người trong gia đình chấp nhận ! Nhưng như tôi đã nói, với sự quyết định kiên trì và một tình yêu thực các Juliette có thể vượt qua được khó khăn. Và với tình yêu với sự cố gắng bạn vẫn có thể duy trì được một gia đình có hạnh phúc.

Các Juliette khi nghĩ đến lập gia đình cũng nên tự lập cho mình một nghề riêng để giúp đỡ về mặt tài chính thêm cho chồng mình khi «tình hình» đòi hỏi.

Tóm lại phải can đảm thực tế nhưng không mất đi chất người !

## Nói với các bậc cha mẹ Việt Nam

Các quý vị thời trẻ cũng là những Roméo Juliette cũng gặp những khó khăn mới tìm được đến nhanh mưu kết hợp được với nhau. Quý vị đã là những người qua cầu, quý vị biết đã thế nào là cuộc sống quá rộng, rộng đến nỗi mình không thể định đoạt được cái gì.

Quý vị nên thông cảm cho giới trẻ với những khó khăn hiện tại và tương lai của họ.

Quý vị nên giữ vai trò cố vấn hơn là vai trò Thượng Đế, «đặt đâu ngồi đấy».

Làm cố vấn thì quý vị đỡ ân hận hơn vì nếu con cái được hạnh phúc không sao chứ khổn khổ thì chúng sẽ đồ tội cho mình.

Trong khi đó thì hạnh phúc chỉ là một cái gì rất mong manh, có nay mất mai.

Quý vị cũng nên khuyên con cái không nên bay đặt đám cưới, đám hỏi quá trình diễn để làm họ hàng hàn diện mà chỉ nên lo đến hạnh phúc lứa đôi mà thôi.

Quý vị cũng không nên cầu chúc vẫn để giàu, nghèo, Bắc, Nam, Trung, Phật giáo, Công giáo, vv..

Nếu hai kẻ yêu nhau thực sự họ có thể tự tìm cách giải quyết những vấn đề đồng dì một cách tốt đẹp.

Thực ra thi khi hai kẻ định lấy nhau thi khó mà có trả lực nào chia lìa họ được. Tốt hơn quý vị nên sáng suốt để nhìn rõ vấn đề. Nếu để đến khi họ bị dồn vào đường cùng thi họ có thể tìm cách giải quyết vấn đề một cách không đẹp gì và lúc đó tình trạng lại trầm trọng hơn.

Tóm lại sự hợp tác, rộng lượng, sáng suốt của quý vị cũng là một cái gì để đến hạnh phúc cho hai kẻ rồi !

Tôi cầu mong các, Roméo và Juliette Việt Nam yêu nhau say đắm và có can đảm để vượt qua những chồng gai đầy trong cuộc sống này. Vượt được chan chan các bạn sẽ có những bông hoa hậu phúc thật đẹp.



# ĐẦU LÝ

## NGÔ CÔNG ĐỨC – NG. KIM THẬP

### VỀ « kẻ đâm sau lưng chiến sĩ »

Sau cuộc hành quân Hạ Lào của VNCH, nhiều người đã cho rằng thái độ của DB Ngô Công Đức là thái độ của kẻ đâm sau lưng chiến sĩ. Phản ứng lại, DB Ngô Công Đức đã đưa ra lời thách thức công khai sẵn sàng chấp nhận đối thoại với bất kỳ ai để tìm hiểu ai là kẻ đâm sau lưng chiến sĩ.

Một số quan đã chấp nhận lời thách thức trên của DB Ngô Công Đức. Ngày 15-4-71, Đại úy Ng. Kim Thập, phục vụ tại Tổng Cục Tiếp Vận, KBC 4002 đã gửi tới tòa soạn Tin Sáng, tờ báo do ông NCB làm chủ nhiệm, bức thư nguyên văn như sau :

*Thưa Dân Biểu,*

Được biết cách đây ít lâu Dân Biểu có đưa ra lời thách thức trên báo chí đề mong được tranh luận với bất cứ ai và tại bất cứ nơi nào, nhằm mục đích nhận dạng địch danh thủ phạm đang thực sự « Đâm sau lưng chiến sĩ ».

Mặc dầu lời thách thức đó đã được đưa ra khá lâu nhưng tiếc rằng cho tới nay vẫn chưa thấy ai dám mạnh dạn đón nhận, ngoài trừ một vài nghị viên thuộc Hội đồng Đô thành thì sau khi nhận lời đàm thoại thác theo kế hoạch bình (mà có nhật báo loan tin là HĐĐT đã rút lui), khiến Dân Biểu đã không có dịp nhận dạng thủ phạm đâm sau lưng chiến sĩ, và nhờ đó thủ phạm vẫn được thông thả ngoài vòng pháp luật. Sau cuộc tranh luận bắt thành này báo chí có tiết lộ rằng các Nghị viên trong HĐĐT đang xúc tiến thủ tục để có thể tranh luận với DB vào một dịp khác. Nhưng có lẽ vì không chấp nhận thái độ quá đắt và thiếu cởi mở của các Nghị viên nên Dân Biểu đã tuyên bố rút lui không tranh luận với HĐĐT nữa.

Kbc 4.002/TCTV, ngày 14-4-71

Kính chào Dân Biểu

Vì không nhận được hồi âm, nên ngày 17-4-71, đại úy Ng. Kim Thập lại gửi tiếp về nhật báo Tin Sáng bản sao của bức thư đồng thời gửi ghiền bản sao khác tới các báo xuất bản tại Thủ đô. Tuy nhiên, nhật báo Tin Sáng vẫn giữ im lặng, mặc dù bản sao bức thư của Đại úy NKT đã được một vài tờ báo khác đăng trên trang nhất. Ngày 19-4-71, Đại úy NKT tới trước HĐ thành phần phát bức thư nhận lời thách thức DB Ngô Công Đức cho các ký giả. Sau đó, DB Ngô Công Đức mới chính thức cho biết ý kiến của ông qua một bài viết đăng trang 8 của nhật báo Tin Sáng, số ra ngày 20-4-71 như sau :

...  
Sáng nay, có một vị Đại úy tên Thập với Vespa đến bên ngoài rao HV phân phát cho ký giả một bức thư gởi DB Ngô Công Đức xin hẹn ngày giờ và chỗ để đấu lý « Ai đâm sau lưng chiến sĩ ». Tho này không thấy ký tên, nhưng đề kbc. 4002-TCTV. DB. Đức nói với báo chí rằng, hôm rồi, khi ông Giáp vẫn Thập đòi đấu lý, ông đến HĐĐT thì chính ông Thập đã bác ra. Và ông có tuyên bố vẫn đề coi như chém đứt. Nhưng nay lại có ông Đại úy này, ông nói ông Đại úy đó nên đưa tài liệu lên ông Thiếu Tòng Cục Trưởng chiến tranh chính trị hay ông Tòng trưởng Quốc Phòng rồi ông sẽ đến, chờ không có thì giờ, bữa nay ông ông Đại úy này rồi mai một ông nào khác nữa, không có ngày giờ »

Một ngày sau, ngày 21-4-71, cũng tại nơi trang 8 của nhật báo Tin Sáng, dân biếu Ngô Công Đức đã cho đăng lời nhắn tin sau :

« Đại úy Thập, KBC 4002/TCTV. Đại úy xin phép Bộ Quốc Phòng để cùng tôi xuất hiện trong chương trình Thép Súng của Truyền Hình Quân Đội. Thân ái. Ngô Công Đức ».

Sau khi nhận được lời nhắn tin trên, Đại úy Nguyễn Kim Thập đã gửi tới dân biếu Ngô Công Đức lá thư phúc đáp, nguyên văn như sau :

**THƯA DÂN BIỂU,**

*Ngay sau khi DB đưa ra đề nghị (lời nhắn tin) trên NB Tin Sáng, tôi đã nộp đơn xin phép Bộ QP để được tham dự vào cuộc tranh luận với DB trên chương trình Thép Súng, THQD. Tôi sẽ thông báo kết quả cho DB bằng phương tiện nhanh nhất để DB tiện sắp xếp ngày giờ thích hợp. Một khác, tôi sẽ theo dõi mọi tin tức liên quan về phần DB trên nhật báo Tin Sáng.*

Ngoài ra, có một điểm cần được DB xác nhận là : Ai sẽ đứng ra đề can thiệp xin sử dụng chương trình Thép Súng, THQD cho cuộc tranh luận đó ? Trong trường hợp DB dành công việc đó cho Tôi, Tôi sẽ sẵn sàng đón nhận. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng với tư thế của một nhà Lập pháp, DB có thể can thiệp trực tiếp với Bộ QP hay TC-CCTV để có kết quả nhanh hơn, trường hợp tôi phải nộp đơn qua hệ thống quản giải rất lâu.

Tôi xin xác nhận Tôi sẵn sàng tham dự cuộc tranh luận lý tưởng nhất theo tôi nghĩ để đối bén được tự do phát biểu một cách cởi mở chính là một cuộc tranh luận trực tiếp trước báo chí rồi mới luôn các hệ thống truyền thanh, TH tham dự để tuy nghĩ khai thác. Như vậy còn tránh được trường hợp việc sử dụng Đài Truyền Hình bị khước từ.

Saigon, ngày 21/4/1971

Thân ái

Như thế, cuộc đối thoại về « ai là kẻ đâm sau lưng chiến sĩ » đã có vẻ nhất định sẽ diễn ra. Nhưng trong cuộc tiếp xúc với tòa soạn báo Đời, đại úy Nguyễn Kim Thập vẫn e ngại tất cả vẫn chỉ là hy vọng. Vì theo đại úy Thập, dân biếu Ngô Công Đức đã có vẻ khá lúng túng trong việc quyết định nhận

lời đối thoại với ông. Sự lúng túng này đã được bộc lộ rõ rệt trên báo Tin Sáng qua hai ý kiến được đăng tải vào hai ngày 20 và 21-4-71, đồng thời còn qua cả những điều kiện mà dân biếu Ngô Công Đức muốn có cho cuộc đối thoại, chẳng hạn như cuộc đối thoại sẽ được diễn ra trên khung ảnh truyền hình, qua chương trình Thép Súng. Đại úy Thập cho rằng sự chọn lựa trên có nhiều điều khá bất tiện cho ô. Thứ nhất, nếu có thể thực hiện được thi đại úy Thập có thể dễ bị hiểu lầm là một thứ già của Nhà Nước. Thứ hai là thời gian của một chương trình truyền hình không rộng rãi lắm nên sẽ giới hạn vấn đề vào một phạm vi hết sức chật hẹp. Ngoài ra, theo đại úy Thập thì rất có thể những người thực hiện chương trình do đòi hỏi của phần vụ sẽ cắt xén bỏ cuộc đối thoại và như thế, ý nghĩa của cuộc đối thoại sẽ bị sai lạc đi, khá nhiều. Riêng về phía Dân biếu Ngô Công Đức thì sự xuất hiện trên Truyền Hình lại là một điều tốt cho ông vì chắc chắn ông sẽ tái ứng cử vào dịp bầu cử tới. Thêm nữa, nếu trong cuộc đối thoại có những điều bất như ý thì ông cũng có thể dễ dàng biện luận là bị chi phối bởi một không gian Nhà Nước. Ngoài ra, trong trường hợp Nhà Nước không đồng ý cho sử dụng đài truyền hình (điều này rất có thể xảy ra) thì dân biếu Ngô Công Đức đã có đầy đủ lý do để tránh né cuộc đối thoại.

Vì vậy theo ý riêng của đại úy Ng Kim Thập, ô mong mỏi rằng sẽ có một tờ báo đứng ra tổ chức cuộc đối thoại trên trong trường hợp Nhà Nước khước từ không cho các đương sự mượn khung cảnh truyền hình. Đại úy Thập đã chuyển ý kiến này cho tòa soạn tuần báo Đời. Đại úy Thập cho biết rằng ông thích được đối thoại công khai trước sự chứng kiến của báo chí tại một không gian khác thì hơn đài Truyền hình. Tuy vậy, đại úy Thập đã chấp nhận sự lựa chọn của dân biếu Ngô Công Đức cũng như trước đây đã chấp nhận lời thách thức do dân biếu Đức nêu ra.

Trong thời gian chờ đợi cuộc đối thoại Ng C. Đức Nguyễn Kim Thập, tuần báo Đời đã nhận sẽ hỗ trợ đại úy Thập bằng cách dành cho ông cơ hội trao đổi ý kiến với dân biếu Ngô Công Đức trong những trường hợp cần thiết. Vì như mọi người đều biết, dân biếu Ngô Công Đức đã có sẵn một cơ quan ngôn luận là nhật báo Tin Sáng nên có thể dễ dàng công bố ý kiến của mình trong khi đại úy Nguyễn Kim Thập chỉ là một quan nhân tức là người không có một phương tiện truyền thông cơ giao thoa nào cả. Tuần báo Đời cũng xác nhận sẵn sàng đứng ra tổ chức cuộc đối thoại Ngô Công Đức. Nguyễn Kim Thập trong trường hợp nhà nước từ chối không cho đương sự sử dụng đài truyền hình, và trong trường hợp các đương sự không thể tổ chức được ở bất kỳ nơi nào khác theo đúng ý muốn.



# MỘT VÒNG THẾ GIỚI

Vương Hữu Bột

## Á CHÂU: Miền đông yên tĩnh

Ngày xưa khi nói chuyện giao thiệp với Tàu, các cụ ta thường nhắc đến những cuộc đối đáp bằng câu đối, bằng thơ xương họa. Ngày nay người Trung Hoa lại bày ra một cuộc chơi ngoại giao là bóng bàn. Trong cuộc tranh giải bóng bàn ở Nayoga đấu thủ Mỹ Gleean Cowan 19 tuổi làm quen với đấu thủ Trung cộng Chuang Tse Tung.

Chàng Chuang đã tặng Cowan một chiếc áo thêu, đổi lại Cowan đã tặng Chuang một chiếc sơ mi có in dấu hiệu phông trào phản chiến Mỹ. Thế rồi chuyện bắt ngờ đã xảy ra: Tàu cộng mời Mỹ vô lục địa biểu diễn, thua bóng bàn. Như đấu thủ Trung Hoa đó đã từng tuyên bố rằng anh ta vô địch bóng bàn trên thế giới vì nhờ có tư tưởng Mao chủ Tịch. Mỹ chấp nhận chơi bóng bàn với TC dù biết rằng chơi sẽ thua. Có lẽ Mỹ đã tính toán để thắng trong các trận đấu thuộc lãnh vực khác. Thí dụ lãnh vực kinh tế. Tư tưởng Mao Trạch Đông có hiệu lực hẳn bị trong phạm vi thể thao, đỡ đẻ, như người Tàu đã quảng cáo, nhưng không biết có ma lực đối với đồng Dollar chăng?

Nhưng nụ cười của thủ tướng Chu Ân Lai với các đấu thủ Hoa Kỳ đã được tất cả các nước ở Á Châu chú ý.

Nói như Ngoại Trưởng Tân Gia Ba, ông Rajaratnam, thì «cuộc chơi poker giữa bốn cao thủ» sẽ giúp Á Châu lấy lại quân bình. Quyền lợi kinh tế Mỹ sẽ cạnh tranh với các xí nghiệp Nhật; và sự hiện diện của hải quân và thương thuyền Nga ở Đông Nam Á sẽ hạn chế bớt ảnh hưởng của Trung Cộng.

Dù sao cuộc điện Đông Nam Á Châu có vẻ đã bớt sôi động, sau nụ cười của Chu Ân Lai. Chiến VN tưởng như làm nô tung cả Đông Nam Á, bây giờ đã trở thành một cuộc chiến thu hẹp, càng ngày càng có giới hạn, và các nước Á Châu khác đã không còn bị cuộc chiến đó ám ảnh quá mức nữa.



## Thái Lan: Mỹ rút

Tại Thái Lan, quân đội Mỹ sắp rút bởi 11.558 người ra khỏi các căn cứ miền Đông Bắc trong số 48 ngàn quân hiện diện.

Trong 5 năm qua Thái Lan đã hưởng lợi được 600 triệu Mỹ kim nhờ các căn cứ quân sự này, và 100 ngàn người Thái đã kiếm được công ăn việc làm quanh các cơ sở Mỹ. Trung bình cứ một lính Mỹ có mặt giúp cho 2 người Thái kiếm được việc làm, để nuôi 5 người Thái khác. Trong số đó có 16 ngàn người Thái được huấn luyện để trở thành thợ chuyên môn.

Nhưng cũng trong thời gian đó, số gái điếm ở Vọng Các đã tăng gấp đôi, lên 20 ngàn người. Một cô gái làm nghề dẩm bóp trong nhà tắm hơi ở Vọng Các kiếm được từ 3 đến 5 Mỹ kim 1 lần thoa nä, và cùng để dành được ít nhất 1 Mỹ kim. Các khách sạn, buildings mọc lên ở Vọng Các, mà trong tuần qua một khách sạn Imperial bốc cháy đã làm hơn 20 người Mỹ chết.

Trong khi quân Mỹ đang từ từ rút đi, các khách sạn đóng cửa dần dần và các cô gái khó sống hơn thì chính phủ Thái Lan đã bắt đầu thiết lập ngoại thương với mười nước CS. Gần đây họ đã ký với Nga một thương ước, và có nhiều dấu hiệu cho thấy Thái Lan đã mua 10 ngàn mỹ kim (gần 4 triệu bạc VN) các thứ hàng gồm được thảo và mực khô của Hà nội và Bình Nhưỡng, 2 xứ Cộng Sản Á Châu. Trong khi đó Thái Lan cũng đang «nghiên cứu» việc thiết lập bang giao với Trung Cộng.

## Phi Luật Tân: mở cửa cho Nga

Trong khi đó ở Phi Luật Tân, Mỹ đang rút dần một phần tư quân số 24 ngàn người, và một số nhân viên người Phi giúp việc cũng sẽ bị thải hồi.

Hiện có khoảng 10 ngàn công nhân Phi đang phục vụ cho quân đội Mỹ ở các nơi khác tại Á Châu, kể cả Việt Nam. Số người này mang về cho Phi một

vô ngoại tệ hàng kẽ, và họ kiếm được một số lượng lớn gấp 10 lần đồng lương của họ nếu làm việc ở phi luật Tân.

Tình trạng thị trường công nhân ở Phi đang nguy hiểm với tỷ số thất nghiệp là 15 phần trăm. Chính phủ Phi đang bị mắc nợ 1,5 tỷ mỹ kim trong nền ngoại thương. Việc giải kết của Mỹ ở Á Châu sẽ gia tăng tình trạng nguy ngập đó.

Hiện nay Phi luật Tân đã trao đổi văn hóa và thương mại với Nga Sô. Bằng đường lối phi chính thức, nước này cũng đang nhờ các đệ tam quốc gia mở cửa giao thương với Trung Cộng, dù rằng phong trào Cộng Sản Huk ở Phi vẫn tiếp tục gây rối.

## Đại Hàn nhất định chống Bắc Hàn

Đại hàn trong 4 năm qua đã thu được 542 triệu Mỹ kim nhờ các giao kèo cung cấp dịch vụ cho quân đội Mỹ, với số quân 50 ngàn người Cao Ly gửi sang VN. Chính phủ Đại hàn đang dự tính rút bỏ 15 ngàn quân ở Việt Nam về.

Riêng trong năm 1969, Đại hàn đã gia tăng 200 triệu Mỹ kim lợi tức nhờ vào chiến cuộc Việt Nam và sang năm 1970 số này giảm bớt 10 phần trăm. Mỹ lợt tính rút bởi 1 phần 3 số quân 64 ngàn người đang đóng ở Đại hàn, ở thành phố Inchon, Mỹ đã đóng cửa căn cứ Camp Kainer vào tháng 11 1970 và kết quả là 10 ngàn người Cao Ly thất nghiệp, gồm chủ quán, công nhân, tài xế taxi và gái điếm.

Hiện nay có nguồn tin cho biết rằng chính quốc mà chống cộng mạnh nhất Đại hàn này cũng bắt đầu tính chuyện buôn bán với Trung cộng, dù họ có kinh liệt chống lại cuộc vây hãm của Bắc hàn.

## Mã Lai, Indonesia

Ở miền Nam của Đông Nam Á châu, xứ Indonesia đã đoạn giao với Trung cộng từ năm 1965, nay đang dồn dập để «bình thường hóa» mối liên lạc với Trung Hoa đỏ. Indonesia là được đã thành công vĩ đại trong việc đập tan âm mưu cướp chính quyền của đảng cộng sản trong xứ, một đảng có 1 triệu đảng viên và được Trung cộng bảo trợ.

Một xứ khác đã từng là nạn nhân của phông trào Cộp gác loạn, do Bắc Kinh hỗ trợ, là Mã Lai Á. Nay là Mã Lai đã tiêu diệt hết phiến cộng và đã bình định chuyện bắt tay với Trung Hoa Đỏ. Tháng 3 năm 71 Mã Lai lần đầu tiên đã nhận viện trợ của Hồng Thập Tự Trung Cộng để giúp nạn nhân bị lật giữa tháng tư, thủ đô Kuala Lumpur lại tiếp đón một đoàn ca vũ Trung cộng, đoàn văn nghệ Ngôi Sao Đỏ. Thủ Tướng Mã Lai Tun Abdul Razak đã khởi sự cuộc thương thuyết với Bắc kinh qua trung gian nhà Lô Ma Ni, để nghị trao đổi buôn bán và thiết lập ngoại giao với Trung cộng. Mã Lai muốn công khai tình trạng hai nước Trung Hoa, nhưng đồng thời đang tính chuyện đóng cửa tòa Lãnh sự ở Đại Lân.

Phía dưới Mã Lai, nước Singapor là một nước Tàu nhỏ với 90 phần trăm dân số là người Tàu. Tại Tân gia Ba có ngân hàng của Trung cộng, có tàu biển Nga ra vô hải cảng, và Bắc hàn cũng được tự

do tuyên truyền. Ông thủ tướng Lý quang Diệu tuyên bố rằng: «Sự có mặt của hải quân Nga ở Đông Nam Á Châu giúp tạo nên thế quân bình với Trung Cộng và Nhật Bản».

## Mỹ và dầu lửa ngoài khơi.

Trong khi Nhật Bản đã có thể đứng ngang hàng với Nga, Tàu, Mỹ, thì các lãnh tụ của những nước nhỏ miền Đông Á thấy rằng họ cũng không thể bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp của các nước đàn anh nhất là khi các đàn anh đó đã bắt đầu đánh bóng bàn với nhau. Nói như tổng thống Phi Luật Tân Marcos: «Xin thương Đề đang để cho chiến tranh lan tràn đến các xứ nhỏ chúng tôi. Xin Thượng Đề đừng để cho người Mỹ tái diễn những gì họ đã làm ở VN nếu chiến tranh bắt hạnh xảy ra ở xứ chúng tôi».

Nhưng người Mỹ đã không cảm thấy thiệt thòi gì trong cuộc chuyển hướng của các nước Á Châu này. Các công ty dầu lửa Mỹ đang dự trữ chi tiêu khoảng 35 tỷ mỹ kim trong vòng 10 năm tới để do tìm và khai thác dầu hỏa ở ngoài khơi vùng Đông Nam Á, trong đó có thêm lục địa VN. Nước Mỹ đang bị đe dọa bởi tình trạng khan hiếm nhiên liệu trong đó dầu hỏa chiếm phần quan trọng nhất. Hiện nay số lượng dầu nhập cảng của Mỹ chiếm 23 phần trăm tổng số tiêu thụ, và đa số đều nhập cảng từ Venezuela, Nam Mỹ. Cố vấn kinh tế của TT Nixon, ông Paul Mc Cracken, tiết liệu rằng đến năm 1980 số dầu hỏa nhập cảng sẽ chiếm 40%. Trong khilosô lượng dầu sản xuất ở Venezuela cũng có giới hạn. Tại các mỏ dầu ở Trung Đông và Bắc Phi thì tình trạng chính trị của các quốc gia đó lại không có gì bao đảm là luôn luôn thân thiện với Mỹ.

Hiện nay người Mỹ đang dự trữ lập những kho tồn trữ dầu lửa trong nước Mỹ, với mỏ dầu vĩ đại ở miền Alaska, lập thêm các kho bể thép và chôn dưới cát để dàn dầu lửa.

Nhưng dù sao một vùng DNA yên tĩnh, 1 nước Trung Hoa CS thân thiện, cũng bảo đảm cho Mỹ để yên tâm khai thác các mỏ dầu dày triền vịnh ở đây, với số dầu từ dự trữ 35 tỷ trong 10 năm sắp đến.

## Miền Nam Á sôi động

Trong khi miền Đông Á đang dần yên tĩnh thì 2 vùng đất Nam Á đang sôi động tiếng bom đạn. Có lẽ các biến động này không làm lệch ngay cán cân thắng bằng của các thế lực ở đây, nhưng sẽ có ảnh hưởng rất nhiều trong tương lai.

## Đông Hội: Chiến tranh bất tận

Cuộc nổ dậy đã tự lập 1 quốc gia của người dân Đông Hội sẽ lôi kéo tất cả các Đại cường Quốc can dự vào. Nhưng không phải sự can thiệp của các cường quốc là nguyên do gây nên cuộc chiến Đông Hội, mà nguyên do chính là khát vọng của người

dân ở đó. Chính vì vậy mà người ta không thể hy vọng rã g cuộc chiến tranh này có thể kết thúc mau chóng; mà hiện nay ta cũng chưa thấy viễn tượng của cuộc kết thúc nào. Nếu các Đại Đường muốn có một nơi để thử lửa, để tiêu thụ vũ khí và nuôi sống ngành kỹ nghệ chiến tranh, thì Đông Hải còn là kinh thành hàng của họ trong nhiều năm tới.

Miền Đông và Tây Hải được gán ghép thành một quốc gia từ 1947 cũng chỉ vì đa số dân ở hai miền cùng chung một tin tưởng. Nhưng tôn giáo đâu có đủ sức hàn gắn một quốc gia, khi 2 miền đất lại ở xa nhau một ngàn dặm, di qua mảnh đất thù nghịch là Án Độ.

Đông Hải có 70 triệu dân trên vùng đất rộng 55 ngàn dặm vuông, mật độ cao nhất thế giới (1300 người/m²). Trong khi đó Tây Hải chỉ có 50 triệu dân. Số miền Đông thuộc giống Bengal nói tiếng nói riêng, trong khi đa số dân miền Tây thuộc giống Punjabi. Miền Đông có nền kinh tế thị trường, đã đóng góp quá nửa số tài ngoại tệ mua ngoại thương của Hải quâc. Trong khi đó tại bốn phần năm ngàn sách quốc gia lại được chi tiêu để mua mang mèn Tây Hải, nơi trú đông của chính phủ trung ương. Sự thị trường của miền Đông được sử dụng để xây dựng miến Tây, dân Bengal làm, dân Punjabi hướng từ 23 năm nay. Trong gần đợi 90 phần trăm là người Tây Hải trong tổng số 85 phần trăm công chức cư ngụ tại Tây Hải. Trong khi nước sông (lợi ích theo dân người) ở miền Tây gia tăng 42 phần trăm thì ở miền Đông chỉ gia tăng 17 phần trăm.

Sự bất bình của dân Đông Hải bởi các lý do trên, vì sự kỳ thị chủng tộc, kinh tế của chính phủ Tây Hải.

Khi dân Đông Hải nỗi lòng đòi lập một nước độc lập, chính phủ từ Tây Hải đã gởi quân đội đến đàn áp dã man.

Hiện nay Trung Cộng là quốc gia hỗ trợ chính phủ Tây Hải mạnh mẽ nhất. Từ 1965, Trung Cộng là quốc gia chính cung cấp máy bay, xe tăng và súng đạn cho Hải quâc.

## sách Sáng Tạo

Đã phát hành khắp các tiệm sách :

**TRÁI ĐẤT TRẮNG SINH**  
tập truyện của Doãn Quốc Sỹ

**KHÁI NIỆM VỀ NGÔN NGỮ  
VÀ THI PHÁP ANH**  
biên khảo của Đỗ Khánh Hoan

**CHUYỆN VỢ CHỒNG**  
tập truyện của Đặng Trần Huân

Đối thủ của Trung Cộng là Án Độ thi tích cực ủng hộ dân Đông Hải đánh độc lập. Trong khi đó Nga Sô và Hoa Kỳ đều đặt đứng ngoài cuộc tranh chấp, chỉ lên tiếng kêu gọi xuống tay một giải pháp chính trị.

Người ta không tin rằng quân đội Tây Hải đã khả năng để đàn áp 70 triệu người Đông Hải. Chính vì vậy mà cuộc chiến tranh này, với thái độ nap ngừng của các cường quốc sẽ còn kéo dài không biết đến bao giờ.

### Tích Lan : Nga sô tiêu cộng

Cộng quân ở Tích Lan đã vỡ trang khỏi loài chống lại chính phủ của bà Bandaranaike thuộc đảng Xã Hội. Bám quân Cộng sản này gồm phần lớn là các nông dân trung lưu, có học, được huấn luyện bằng sách vở của Mao Trạch Đông. Nhưng để tránh gây xích mích với Trung Cộng, chính phủ Tích Lan luôn luôn nhấn mạnh cái danh nghĩa «nhóm Che Guevarists» của họ.

Bà thủ tướng Tích Lan cũng kêu gọi Nga, Hoa Kỳ, và cả Trung Cộng giúp đỡ để tiêu diệt nhóm Cộng sản này. Va chuyện kỳ cục đã xảy ra, là phi cơ MiG 17 của Nga, trực thăng Nga, do Phi công Nga lai đã giúp Tích Lan hành quân tiêu diệt Cộng Sản! Lợi dụng sự giúp đỡ này, Nga sô cũng đòi lập một căn cứ hải quân ở Tích Lan. Đồng thời Mỹ cũng gửi tối cho Tích Lan 6 trực thăng, và Anh đóng góp 16 thiết vận xa. Chỉ có Trung Cộng là không đóng góp vũ khí nhưng hứa ứng hộ về tinh thần!

Chưa bao giờ Cộng sản đàn em ở nước này được tiêu lại bị đế quốc Cộng Sản đàn anh đòi xử rắn rau mang như vậy!

Cuộc nổi dậy của nhóm Che Guevarist ở Tích Lan bắt nguồn từ tình trạng kinh tế suy sụp và sự bất lực của chính quyền.

Các chương trình xã hội và quốc hữu hóa các xí nghiệp của chính phủ đảng Xã hội đã không cứu vãn nổi tình trạng kinh tế, mà còn làm cho ngân sách khiếm hụt 195 triệu Mỹ kim (cao hơn ở Việt Nam). Giá thóc gạo đã tăng 20 phần trăm, và số người thất nghiệp lên đến 800 ngàn người. Các viên chức trong chính phủ của bà Bandaranaike thi tuy là «chiến sĩ xã hội» nhưng vẫn là địa chủ và có các cơ sở kinh doanh lớn lao!

Trong năm 1970 Tích Lan đã phải nhập cảng 123 triệu Mỹ kim thực phẩm, dù nước này là một xứ nông nghiệp thịnh vượng.

Có lẽ chính phủ của Bà Bandaranaike sẽ được đâm cộng quân khởi loạn, với sự giúp sức của Nga, Anh, Mỹ. Còn Trung Cộng thì chỉ sẽ bỏ rơi đám «con cháu xa xôi» của Mao chủ tịch, vì hiện nay các đồn điền cao su lớn lao ở Tích Lan vẫn bán cao su cho Trung Cộng để đổi lấy 300 ngàn tấn gạo mỗi năm.

dung túng ngay cả tội phạm và tình dục đến với phụ nữ.

Pat Korbot, một hội viên của tờ chúc mệnh danh là Phụ nữ Cấp tiến đã tuyên bố tại hội nghị gồm toàn bộ nữ rằng quảng cáo, thông tin, diễn thuyết, nghệ thuật, âm nhạc, văn thơ, hội họa và triển lãm để tạo nên một hình ảnh của phụ nữ như là các mục tiêu thích hợp cho những người bất bình thường.

Một sinh viên luật khoa tại đại học Nữu Úc cho hay con số người bị bắt về tội cưỡng dâm tại Nữu Úc đã lên từ 1500 đến 1800 vào khoảng giữa năm 1960 và 1967 trong khi số người bị kết tội từ 120 xuống chỉ còn 50!

## DÁM CƯỚI ÁI NỮ TỔNG THỐNG

Nguồn tin tại Hoa thịnh Đốn loan báo vườn hoa hồng tại Tòa Bạch Ốc sẽ là nơi cử hành hôn lễ của ái nữ TT Nixon Tricia với cậu Edward Dax vào 12-6.

Hôn lễ trên sẽ là đám cưới lần 3 tổ chức tại Tòa Bạch Ốc nhưng là lần đầu được tổ chức ngoài trời.

Cô Tricia, 25 tuổi và chú rể, 1 sinh viên luật khoa đại học Harvard, 24 tuổi sẽ đi từ cầu thang phía nam Tòa Bạch Ốc ra vườn hoa chỉ cách văn phòng T Thống và bước.

Có độ 400 quan khách được mời dự. Lễ cưới do tiến sĩ Edward, mục sư của hạ viện cử hành, ông đã biết Tricia từ khi cha cô là phó Tổng Thống hồi năm 1950,

Nếu trời mưa, đám cưới vào 4 giờ chiều sẽ được tổ chức trong nhà tại căn phòng phía đông, căn phòng lớn nhất tại Tòa Bạch Ốc.



## ĐÒI LÀM CẨM

□ LANG BANG SƯU TẦM □

### ĐÁU SÚNG VÀ NGỒI XÓM

### CHÈ CHIẾN TRANH LÀ ĐỊT!

Ông nghị Ủy hét om xòm nếu ông Kiến Nhiều, xíp xồng Saigon không bỏ cái cuống vong xâm lăng Gia Định thì ông sẽ là tên lính tên phong của dân Gia Định chống xâm lăng. Ông nghị Ủy cũng là một Đăng Gô thách sẽ rip Nhiều đau súng sáu. Ông nói rằng nếu ông rút súng chậm và bị bắn gục, thì ông Nhiều cứ tiếp tục mòng xâm lăng. Ngược lại nếu ông Nhiều thua chính phủ nên đưa ông về làm xếp nghĩa trang Mạc dinh Chi cho đất nước này bớt loạn!

Ông Ủy còn chơi cà ngài Thứ trưởng. Nội vụ khi phát ngôn là ông Thứ trưởng đã ngồi chồm hổm lên pháp luật.

### THUYỀN SƠN LOÈ LOẠT

Trong tuần này ông Phó trùm tuyên bố «sự thực là nhiều người đã bị bắt nước VN chúng ta như một con thuyền mục nát bèn trong chí còn nước sơn lòn lẹt bèn ngoài mà người lèo lái thì bắt trung bắt nghĩa nên không thể nào đương đầu nổi với sóng gió và sẽ bị đắm chìm nếu chẳng may bị giông bão»!

### «NGÀI» LẠI VỀ?

Giới chính khách lưu vong tại hai thủ đô Pháp và Mỹ đặc biệt theo dõi phản ứng của cựu hoàng Bảo Đại trước lời nói sang HK sau chính thức của Ngoại trưởng Mỹ.

Đây là lần thứ hai kè từ đầu năm 71 đã có ý kéo «Ngài» trở lại chính trường.

Giữa lúc tình hình Đông Dương đi vào một khung rẽ, HK chú ý tới cựu Quốc trưởng Bảo Đại chắc chắn phải có một chuyện gì ngoạn mục sắp xảy ra!

### CHÍNH SÁCH PINH PONG

Nga chửi thề Trung Cộng về vụ Mèo chơi bóng bàn với TC như sau : «Việc Bắc Kinh tiếp đón hết mình đoàn banh nhựa Mèo là đặc điểm của chính sách giả đạo đức của giới lãnh đạo Trung Quốc. Chính sách bóng bàn của Trung Quốc cho thấy rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với kẻ thù chính yếu của Nhân Dân thế giới».

### TR. CỘNG LẠI TÁN CÀ Ủ

Trung Cộng đang duy trì chính sách «ngoại giao bóng bàn» của họ bằng cách mời đoàn bóng bàn Úc sang TC và họ sẽ dài hạn tất cả các chi phí cho chuyến du lịch này

### NỮ GIÁO SƯ CHỊU CHƠI NHẤT THẾ GIỚI

Một nữ giáo sư trẻ tuổi người Anh từng xuất hiện trong một cuốn phim về giáo dục sinh lý hôm thứ hai vừa qua trở về trường dạy học. Không biết chắc các học sinh và hiệu trưởng còn tiếp nhận có giáo chịu chơi này không?

Cô Jennifer, 23 tuổi đã xuất hiện khoả thân trong một màn rót át gây cấn của cuốn phim!

### HỘI NGHỊ «BÈ» Ở NỮU ƯỚC

Một nhà giải phóng phụ nữ hôm thứ bảy vừa qua đã tuyên bố tại hội nghị thảo luận về hiệp dâm rằng nền văn hóa Mỹ tha thứ và



# CHUYỆN TÌNH

(LOVESTORY)

ERICH SEGAL

bản dịch : PHAN LỆ THANH

## (TIẾP THEO)

Tôi mới có thói quen đi dạo phố số 5 nhỉ  
ngắm đồ hàng sang trọng, đẹp đẽ nhưng mào tiền.  
Tôi muốn mua tất cả mọi thứ cho Jenny nhưng  
không dám vì phải già bộ làm như không có chuyện  
già xảy ra.

Đúng thế, tôi không dám về nhà. Vì hồi này đã  
mấy tuần từ khi tôi khám phá ra sự thật : nàng ta  
đầu gầy đi. Nghĩa là nơi gầy chút xíu thôi và có vẻ  
nàng cũng chưa đề ý. Nhưng vì biết nguyên nhân  
nên tôi đè ý.

Tôi thường đứng ngắm tủ kính những văn phòng  
các hãng hàng không :Brazil, Đảo Caribbean, Hawaii  
(bấy trốn khỏi thế gian này bay tới vùng rực rỡ  
nắng tươ) v.v.. Buổi chiều hôm đó, TWA đang quảng  
 cáo chuyến bay Âu châu không đúng mùa ngủ hè,  
mua hàng ở London, tỉnh tự ở Paris... .

— Thế còn học bồng của em thi sao ? Còn Paris  
mà cả cuộc đời chó chết này em chưa hề nhìn thấy?

— Còn đám cưới chúng mình thi sao ?  
— Có ai nói chuyện đám cưới bao giờ đâu ?  
— Anh nói. Anh đang nói đây thôi.  
— Anh muốn lấy em sao.  
— Ủ.  
— Tại sao ?

Nghề nghiệp : ôi ngon lành đến độ tôi vừa xin thi  
Hội Những Người Ăn Cơm Hiệu, làm được liền.  
Dip ! kỵ vào chỗ có gióng châm chích, thế là tôi  
ngang nhiên cầm trong tay hai vé máy bay (hạng nhất  
chứ ít sao) để viếng Thành Phố Của Những Kẻ Yêu  
Nhau.

Về đến nhà tôi thấy Jenny có vẻ xanh xao, nhợt  
nhạt, nhưng tôi hy vọng quyết định động trời vừa  
đó sẽ làm mà nàng hồng hào lên đôi chút.

— Đoán thử xem có chuyện gì, bà Barrett ơi !  
— Bay việc hả ? có vợ lục quan của tôi đoán.  
— Không, bay lên mày xanh, tôi lôi hai chiếc  
vé máy bay ra khỏi túi áo.

— Lên máy, lên trời và đi luôn, tôi nói. Tôi  
mai minh đi Paris.

— Đi cái khỉ gió gì, Oliver, nàng nói nhẹ nhàng  
chẳng có vẻ gì nhạo báng và dữ dàn như ngày xưa.  
Từ miêng nàng nói ra, câu chửi thè hàn như thành  
một lời áu yến. «Đi cái khỉ gió gì Oliver».

— È, em làm ơn định nghĩa chữ «cái khỉ gió»  
cho rõ ràng hơn nào.

— È, Ollie, nàng nói nhẹ như hơi thở, làm như  
vậy không hay.

— Lá m cái gì ?  
— Em không thích Paris. Em không cần Paris.  
Em chỉ cần anh.

— Em có anh đây cưng ! tôi chen vào, già bộ  
vui vẻ.

— Và em cần thời gian, nàng tiếp tục nói, mà  
anh thì không có thời gian cho em.

Bây giờ tôi mới cảm nhận mệt nàng. Ánh mắt  
buồn không thể tả được. Nhưng chỉ tôi hiểu được  
cái vẻ buồn đó. Nó như nói lên rằng nàng rất tiếc  
rất buồn, cho tôi.

## (TIẾP THEO)

Chẳng tôi ôm lấy nhau không nói một lời. Lạy  
nhà đừng để một đứa khóc ; nếu phải khóc, cả hai  
sẽ khóc. Nhưng nếu không ai khóc thì tốt hơn.

Rồi Jenny giải thích ; nàng cảm thấy trong  
nước khát chị em muốn chết và đã đến gặp bác sĩ  
Sheppard, không phải khám bệnh mà là để chất  
xin : ông phải cho tôi biết tôi bị bệnh gì chứ, tiền  
túi ông. Và ông ta đã nói.

Không hiểu sao tôi thấy mình có tội với Jenny  
vì đã không nói với nàng. Nàng như cảm thấy điều  
ay và cố ý nói một câu thật ngờ ngợ.

— Hắn là dân Yale. Ol, à.  
— Ài cơ, Jen ?

— Ackerman. Tên chuyên viên phân tích máu.  
Yale một trăm phần trăm. Cả Đại Học và Trường  
Thúy.

— Thế à, tôi cố trả lời vì biết nàng không muốn  
lên câu chuyện sâu thẳm.

— Lí nhát han cũng biết đọc biết viết chứ ? Tôi  
biết.

— Cái đó chưa biết được. bà Oliver Barrett,  
Radcliffe, 1964, mỉm cười, nhưng mẹ biết hắn nói  
chuyện dại. Và bây giờ em muốn mình nói chuyện.

— Được, để mừng ông bác sĩ trường Yale.  
— Ủ được,

## XIX

It ra bây giờ tôi không lo phải về nhà nữa.  
Không lo phải hành động sao cho bình thường.  
Mỗi lần nữa, chúng tôi chia sẻ với tất cả mọi  
chuyện, ngay cả cái ý niệm hãi hùng rằng ngày tháng  
chung sống không còn bao nhiêu nữa.

Chúng tôi còn bàn nhiều chuyện, những chuyện  
đãng bao giờ một cặp vợ chồng hai mươi tư tuổi  
phải bàn tới.

— Em hy vọng anh em sẽ can đảm, chẳng gi  
nhưng cũng là một vở kịch còn cầu cơ mà, nàng nói.

— Em yên chí, em yên chí, tôi tự hỏi không biết  
Jenny, con người biết hết mọi sự, có đoán được  
tang nhà vở kịch con cầu đại tài lộc này đang run  
rẩy không.

— Em muốn anh can đảm để nàng đỡ Phil, nàng  
nói. «Chắc Ông sẽ khỏe lại. Còn anh thì dù sao anh  
còn có tương lai : một ông già vợ chịu chơi».

— Anh sẽ không bao giờ vui chơi được. Tôi, ngắt  
lời nàng.

— Anh sẽ vui chơi được khi ạ. Em muốn anh  
phải vui chơi. Nhờ chưa ?

— Rồi,  
— Rồi.

Việc xảy ra chừng một tháng sau, ngay sau bữa  
tiệc. Nàng vẫn nấu ăn như thường lệ ; nàng muốn  
tôi phải nói mãi nàng mới bằng lòng để tôi rửa  
bát (mặc dù lúc nào nàng cũng căn nhắc rằng đây  
không phải «việc đàn ông») và hôm đó tôi đang xếp  
bát vào chén trong khi nàng chơi dương cầm một  
bản nhạc Chopin. Thấy nàng ngừng ở giữa đoạn mở  
đầu tôi chạy vào phòng khách. Nàng ngồi yên  
trên ghế.

— Em có sao không Jen ? Tôi muốn hỏi nàng có  
mặt hơn trước không. Nàng trả lời bằng một câu hỏi.

— Liệu anh có đủ tiền trả tắc xi không ?

— Có. Em muốn đi đâu.

— À nhà thương.

Trong cơn bối rối xúc động, tôi linh cảm rằng  
việc phải đền đũa đến. Jenny sẽ ra khỏi cửa nhà này  
và không bao giờ trở lại. Tôi xếp vài thứ cần dùng  
vào giỏ cho nàng trong khi nàng ngồi yên tại chỗ:  
tôi tự hỏi không biết nàng đang nghĩ gì. Về căn nhà.  
Không biết nàng muốn nhìn kỹ cái gì để mang theo  
trong trí nhớ ?

Chẳng cái gì cả. Nàng chỉ ngồi yên, không nhìn  
cái gì cả.

— È có gì đặc biệt em muốn mang theo không ?

— Ủ hứ. Nàng gật đầu rồi thêm. «Anh».

Xuống đến đường chúng tôi phải đợi mãi mới kiếm  
được tắc xi vì đang vào giờ rộp hát tan. Người gác  
cửa rập hát vừa thôi cởi vừa vẩy tay trong như một  
tên trọng tài còn cầm mạt la mày lết. Jenny đứng  
dựa vào vai tôi và tôi thầm trước sẽ không bao giờ  
kiếm được xe để nàng có thể đứng mãi đây, dựa  
trên vai tôi. Nhưng rồi cũng kiếm được xe. Và may  
phước ông tài xế lại là người vui tính. Khi nghe bài  
chúng tôi cùng trả lời Nhà Thương Mount Sinai,  
ông ta tuôn ra một tràng,

— Cố cậu đừng lo, cứ giao phó cho tôi. Tôi quen  
việc đưa đón con nit ra đời lamar rồi.

Trên hàng ghế sau, Jenny nẹp sát vào người tôi.  
Tôi hôn lên tóc nàng.

— Con đâu lòng phải không ? Ông tắc xi vui  
tinh hồn.

Tôi chắc Jenny đoán được rằng tôi sắp sửa si  
nec thằng cha nên nàng thi thầm vào tai tôi :

— Đừng nóng, Oliver. Ông ta chỉ muốn từ tể  
với mình.

— Thưa, vâng con đâu lòng và vợ tôi không  
được khỏe lamar. Ông lamar Ông đi mair dum di.

Ông ta lái chung tôi tới Mount Sinai trong chớp  
mắt, Ông ta từ tể lamar xuống xe mở cửa dum và  
đủ thứ hết. Trước kia lái xe đi ông ta còn  
chúc chúng tôi may mắn, hạnh phúc nữa. Jenny  
cảm ơn ông ta.

Nàng bước lảo đảo không vững nhưng khi tôi  
định bế nàng, nàng nhất định không chịu. Qua giường  
của nàng không được, em không chịu đâu. Cậu bé a.

Chúng tôi vào nhà thương và phải đi qua cả  
một hệ thống ghi tên tỉ mỉ hết sức khó chịu.

— Bà có giấy của Blue Shield hoặc chương  
trình bảo hiểm y khoa nào khác không ?

— Không.

(Ai mà nghĩ đến những chuyện làm cảm như  
vậy, chúng tôi còn bận s.m.b.d).

Dĩ nhiên việc Jenny phải vào nhà thương không  
có gì bất ngờ cả. Bác sĩ Bernard Ackerman đã tiên

đoán từ trước và sẵn sàng trong nom Jenny. Như Jenny đã nói, Ackerman rất tốt, mặc dù là dân Yale mà, trai phản trai.

— Tôi đang tiếp bà huyết và tể bão máu cho bà, Bác sĩ Ackerman bảo tôi, Hiện giờ bà cần nhất thứ này. Không cần gì chất biến đổi cả.

— Thế nghĩa là làm sao ? tôi hỏi.

— Phương pháp chữa này làm chậm sự tiêu hủy của tế bào máu, Ông ta cắt nghĩa, nhưng — như Jenny đã biết — ảnh hưởng thuốc có thể hơi nặng.

— Nay bác sĩ — tôi biết tôi không cần giáng bài cho ông như vậy — Jenny là vua. Nàng muốn gì cũng phải được. Các ông chỉ việc lo làm sao cho nàng đỡ đau thôi.

— Ông đừng lo.

— Bác sĩ, tôi bao nhiêu tiền cũng được. Hình như tôi hơi to tiếng.

— Có thể kéo dài hàng tuần hay hàng tháng.

— Kệ mẹ tiền, tôi nói. Ông ta kiên nhẫn chịu đựng. Tôi biết là tôi đang quá lố.

— Tôi chỉ muốn nói, Ackerman phản bội, không sao biết được bà nhà có thể sống bao lâu nữa.

— Xin nhờ cho, Bác sĩ, tôi ra lệnh, xin bác sĩ nhớ rằng tôi muốn nhà thương dành tất cả những thứ tốt nhất cho nàng. Buồng riêng y tá chuyên môn. Tất cả mọi thứ. Xin bác sĩ nhớ cho. Tôi có tiền.

Tôi lái xe từ Phố Miền Đông 63 Manhattan tới Boston, Massachusetts chưa tới ba giờ 20 phút. Không thể đi nhanh hơn được nữa. Tôi nói thật tôi đã thử con đường này đủ mọi cách mà đảm bảo không xe nào, dù xe Mỹ hay xe ngoại quốc, ngay cả dù người lái xe là Graham Hill, chắc không xe nào có thể chạy nhanh hơn. Tôi cho chiếc MG chạy một trăm lẻ một cây số một giờ ngay lúc vui hăng hái biển giới tiểu bang.

Xưa nay tôi vẫn để một chiếc máy cao ráo chạy bằng «pin» trong xe và trước khi bước vào dãy văn phòng to rộng tại khu phố tiểu bang tôi cần thận cao ráo và thay áo sơ mi mới. Mặc dù mới tắm giờ sáng đã có vài nhát vật dâng quan trọng ngồi đợi tiếp kiếp Oliver Barrett III. Cơ thư ký đã quen mặt rồi, báo cho ông bằng máy điện thoại riêng trong khi mặt không rời tôi.

Ba tôi không nói echo nó vào.

Ông tự mở cửa và ra hẳn ngoài. Ông lên tiếng gọi : «Oliver».

Lúc đó tôi đang bị ám ảnh bởi tất cả cái gì là bề ngoài và nhận thấy ông hơi xanh, tóc bạc đãi nhiều (và bình như mỏng hơn) sau ba năm không gặp mặt.

— Vào đi, con. Tôi không đoán được ông nghĩ gì. Tôi bước thẳng vào văn phòng ông.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dành cho thân chủ,

— Chúng tôi nhìn nhau một gày rồi ngồi đờ vật trong phòng. Tôi ngắm các vật dụng trên bàn giấy, chiếc bao kéo bằng da, dao đục giấy có tay cầm bằng

da, bức ảnh mẹ tôi chụp mấy năm về trước. Một bức ảnh tôi (chụp hồi ra trường Exeter).

— Hồi này con ra sao ?

— Thưa bà, con vẫn thường.

— Jennifer mạnh không ?

Thay vì nói đổi, tôi lảng tránh mặc dù chính Jennifer là lý do tôi đến đây bằng cách nói ngay vì sao tôi đến đây.

— Thưa Ba, con cần mượn năm ngàn đô la. Con có lý do chính đáng.

Ông nhìn tôi. Và hình như ông gật đầu.

— Sao ? ông hỏi.

— Đã ?

— Con có thể cho ba biết lý do được không ?

— Thưa Ba, con không thể nói ra được. Xin Ba làm ơn cho con vay.

Tôi có cảm tưởng — nếu Oliver Barrett III có cảm tưởng rằng ông định đưa tiền cho tôi. Tôi cũng có cảm tưởng rằng ông không làm khó dễ tôi. Nhưng ông quá có muộn... nói chuyện.

— Jonas và Marsh không trả lương con sao.

— Thưa Ba có.

Tôi định cho ông biết lương tôi bao nhiêu cũnđe ông biết rằng cả lớp không ai kiếm nhiều tiền bằng tôi, nhưng tôi bỗng nghĩ ra nếu ông đã biết chỗ tôi làm chắc ông phải biết lương tôi bao nhiêu.

— Cô ấy có công ấy học không.

À ông biết hết mọi chuyện :

— Đúng gọi nàng là cô ấy.

— Jenny còn giày học không ? Ông lịch sự hỏi.

— Xin ba đừng lời nàng vào chuyện này, Bay là chuyện riêng của con. Một chuyện quan trọng.

— Con làm cô nào mang bầu hả ? Ông không tỏ vẻ gì chê trách.

— Vâng, thưa bà vâng. Đúng thế. Ba cho con mượn tiền đi.

Tôi không hề nghĩ ông tin lời tôi nói. Tôi chắc ông cũng chẳng muốn biết rõ. Ông chỉ vặn hỏi tôi để, như tôi đã nói, có cớ nói chuyện.

Ông mở ngăn kéo lấy ra một tập chí phiếu trong bao bọc bằng da thuộc, đóng bộ với tay cầm của dao đục giấy và chiếc bao đựng kéo. Ông từ từ mở lớp. Không phải ông có ý muốn hành hạ tôi, tôi không nghĩ thế, nhưng để có thêm thời giờ cho. Để kèm thêm chuyện nói. Những chuyện vớ vẩn vô hại.

Ông kỹ tẩm chí phiếu, xé khỏi tập rồi giơ về phía tôi. Tôi ngạc nhiên chứng tỏ giây đồng hồ trước khi nhận ra rằng tôi phải đưa tay ra cầm lấy chí phiếu. Ông hơi ngượng, (lại nghĩ thế, rút tay lại và đặt tờ chí phiếu xuống mép bàn. Ông ngang lén nhìn tôi gật đầu. Ông có vẻ muốn nói. Đây, con cầm đi. Nhưng ông không nói gì mà chỉ gật.

Chính ra tôi cũng không vội gì từ giã ông. Nhưng tôi không kiểm được câu nào vồ hụt đe nói. Vì chúng tôi không thể cứ ngồi yên, cả hai người đều muốn nói nhưng không nói được, không cầm đón thảng vào mặt nhau.

Tôi với tay cầm tấm chí phiếu. Đúng, tôi đọc tên tôi : năm ngàn đô la và chữ ký Oliver Barrett. Tôi chữ đã khô mục. Tôi cần thận gấp tờ chí phiếu lại cho vào túi áo rồi đong dây, ngượng ra cửa. Đang lẽ it ra, tôi phải nói vai câu để giải thích rằng tôi biết vì tôi mà nhiều nhân vật quan trọng ở Boston (võ thô cả từ Washington trở) tung phai mắng gọi giày đợi ngoài kia, và biết rằng nếu chúng tôi kiếm ra chuyện để nói với nhau, con bà sẽ để con ngồi chơi trong văn phòng cho đến trưa rồi Ba sẽ bỏ máy cái hẹn ăn trưa v.v...

Tôi mở hé cửa rồi dừng lại, lấy hết can đảm bước thẳng vào mặt ông và nói :

— Cám ơn Ba.

## XXI

Tôi có nhiệm vụ phải báo cho Phil Cavilleri biết. Còn ai nữa ? Ông không quí nã mà tôi tưởng sẽ là lão già cùa cãi nhau ở Cranston và tên ở trong nhà chúng tôi. Mọi người chúng tôi có một lòng đe dọa ngang tần với tri phiền. Lối của Phil là đe dọa nhà cửa. Ông rửa cọ nhà và lau chùi bong bóng. Tôi không hiểu ông nghe gì trong đầu, nhưng xin Chúa để ông có sức làm việc.

Hay ông đang mơ tưởng rằng có ngày Jenny về ?

Đúng thế, phải không ? Tôi nghiệp ông già. Chính vì thế ông mới dọn dẹp. Dĩ nhiên ông không chịu thu nhận điều này nhưng tôi biết ông đang ngủ trong đầu như vậy.

Bởi vì, tôi cũng đang nghĩ trong đầu như vậy.

Hôm sau Jenny vào nhà thương tôi gọi giàu nói cho Jonas và cho ông biết lý do tôi phải nghỉ việc. Tôi phải giả bộ có việc bận rộn để đặt máy xuống vì tôi thấy ông ta có vẻ khốn khổ muốn nói những lời an ủi mà không sao diễn tả ra được. Từ hôm đó trở đi, cả ngày tôi chỉ có việc vào thăm Jenny và làm việc lặt vặt ở nhà. Dĩ nhiên việc lặt vặt nghĩa là chẳng có việc gì. Ảo cho đầy bụng mặc dầu không đói, ngâm Phil lau nhà (sai lau) và trằn trọc không ngủ được dù đã uống thuốc Ackerman cho.

Có một lần tôi nghe tiếng Phil lầm bầm một mình, «chắc không chịu nổi nữa». Ông ở buồng bên cạnh, oa gáu bát (bằng tay) sau bừa cơm tối. Tôi không trả lời ông, nhưng tôi nghĩ thầm, tôi chịu được. Bất trại đang diễn biến trò xiếc này ở trên kia, hay Đang Tôi Cao, thura Ngài, ngài cứ việc tiếp tục, tôi có thể chịu đựng suốt đời được. Vì Jenny bao giờ cũng vẫn là Jenny.

(CÒN TIẾP)

## MUỐN CÓ MỘT MÁI TÓC ĐẸP, MỘT SẮC ĐẸP LỘNG LẨY, MỘT THÂN HÌNH TUYỆT MỸ,

Xin đừng quên :

## Mỹ Viện BẠCH THIÊN NGA

52B, PHẠM HỒNG THÁI — SAIGON

## Nơi lý tưởng của quý bà, quý cô vì những đặc điểm :

• **UỐN TÓC** danh tiếng với những tay thợ «phù thủy» tưng vang danh tại các tiệm uốn tóc đương Phan đình Phùng, Lê Lợi, Crystal Palace, Tân Định như : TONY THƯỜNG, chú HÁ, chú KHOANH, chú SUỐNG, chú HÙNG sẽ biến những mái tóc xấu nhất của quý vị trở thành những kiểu tóc hợp thời trang, bay bướm làm đẹp lồng những ai knó tính nhất.

• **SỬA SẮC ĐẸP, TRANG ĐIỂM, MASSAGE, TẮM HƠI** dưới sự điều khiển của hai bà DANH, LỘC, nữ chuyên viên tốt nghiệp tại Ba Lê, Thụy Sĩ cùng với sự hợp tác của một số chuyên viên đã cộng tác với nhiều Mỹ viện trên thế giới như Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông sẽ mang lại cho quý vị một khuôn mặt Hoa Khôi, một thân hình tuyệt mỹ, tươi trẻ nhờ những phương pháp ÁU MỸ, máy móc tối tân và Mỹ phẩm danh tiếng nhất hoàn cầu.

Tất cả đang chờ đón quý vị

CHỦ NHÂN

kính mời

# ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

## KINH TẾ

300.000.000 bị chê !

Sáng 17-4 DB Ng. thể Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Ngân Sach và Tài Chính HV, đã tiết lộ rằng: Đường cát trắng sẽ được nhập cảng ởyat và được bán tự do cho dân chúng trong một ngày gần đây. DB Linh nói ông biết như vậy là do nguồn tin từ bộ Kinh Tế.

Được biết trong tháng 3-71 vừa qua Bộ KT đã ban hành một loạt 7 biện pháp kinh tế trong đó có biện pháp tăng giá đường từ 434 50 lên 700 1kg. Từ đó đường cát trắng bị hạn chế và hầu như biến mất trên thị trường quốc nội. Công chức quản lý có thể tiếp tục cung cấp được mua đường tự do nhưng giá của nó sẽ leo thang tới đâu?

(DUY BÌNH)

## SÁCH

Nhân chủng học lược khảo  
thân tộc học

Tác giả: Bùi Lịch,  
Lý Thiêng xuất bản

Có hai phần trong tác phẩm này: phần tổng quát là Nhân chủng học phần phân tích chuyên môn là Thân tộc học.

DB Linh cho rằng đây là những tình trạng vô lý, vì hiện nay hàng năm VNCH phải nhập cảng tới 320.000 tấn đường. Nghĩa là nếu chia đồng đều cho toàn thể dân số già trẻ lớn bé thì mỗi người VN tại phần đất Tự do này tiêu thụ mỗi năm tới 18kg đường, 1 tì lệ cao hơn cả các nước Tây Âu. Nhưng sự thực nhân dân Việt Nam Cộng Hòa đâu có được sung sướng no đủ như vậy; theo ông dân biểu thì sở dĩ số đường nhập cảng nhiều như thế mà vẫn phải hạn chế số tiêu thụ là vì đã có một hệ thống đường giày buôn lậu đường đòn qua bán tại Kampuchia. Hệ thống buôn lậu này rất qui mô và kiếm lời rất nhiều vì giá 1 kg đường cát hiện nay tại Kampuchia vào khoảng 100đ VN.

Để giải quyết tình trạng trên, một mặt Bộ Kinh Tế tìm cách phá vỡ đường giày buôn lậu này, mặt khác sẽ thảo khoan một số ngoại tệ để nhập cảng thêm đường cát trắng; và trong buổi đầu, khi còn chờ đợi đường mới về, Bộ KT sẽ tung ra thị trường 20.000 tấn đường cát trắng hiện còn dự trữ trong kho an toàn.

Nhưng một vị hội viên của Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội lại tiết lộ rằng: «Trong buổi lễ để mạc khóa họp thường niên của Hội Đồng này, PTT Nguyễn Cao Kỳ có cho biết một thương gia Ba Tàu trước đây đã đề nghị «biểu» PTT 300 triệu đồng để được độc quyền nhập cảng đường. Trước một con số quá to như vậy PTT đã phải với vàng từ chối ngay vì sợ nếu suy nghĩ lâu thì ông sẽ cầm lòng không được».

Như vậy, sau khi PTT từ chối, 300 Tỷ này không biết sẽ được ai cầm giữ «đây? và bà con ta sẽ được mua đường tự do nhưng giá của nó sẽ leo thang tới đâu?

(DUY BÌNH)

khác nhau làm thành hai đại loại xã hội, duyệt xét những quan điểm xã hội học và triết lý, cho phép độc giả hình hỏi một cách sâu rộng và ý thức được tính chất lý thuyết và nhân bản của Nhân loại học ngày nay.

Đối tượng nhân chủng học mời xuất hiện là sự tiếp xúc giữa những xã hội sơ khai và nền văn minh kỹ thuật Tây phương gây nên những khung hoảng và tan rã trầm trọng. Đó cũng là những thách đố mà xã hội nông nghiệp chậm tiến phải đối mặt.

Tác giả trình bày tất cả những phương pháp điều tra cổ điển nhất, áp dụng cho những môi trường ban hẹp, hay để đổi chép những tập thể với nhau. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng tác giả dành riêng một số trang khá quan trọng cho phân tích cơ cấu. Phương pháp này đang trở thành một trào lưu thời thượng, hay một triết lý đang chiếm địa vị của triết lý hiện sinh và mặc xit.

Trong bản chất nguyên ẩn của nó, phân tích cơ cấu là một phương pháp giới hạn vào những vấn đề nào đó nhận thấy tiện lợi nhất. Đặc biệt là có vấn đề thân tộc vì ở đây những yếu tố hay biến số không quá nhiều để có thể làm thành hệ thống và hệ thống chuyên đổi (système de transformation). Nhiều nhà khoa học xã hội ví dụ Gurvitch đứng trước sự phong phú của sự kiện xã hội đã có tham vọng khảo cứu tất cả những khía cạnh của nó nên đề nghị lý thuyết duy nghiệm tuyệt đối biện chứng (hyper-empirisme dialectique) Lévi-Strauss phản ứng lại trào lưu ấy bằng cách đề nghị một phương pháp phân tích bằng mô hình giản lược (modèle réduit). Nhưng không phải đối với hiện tượng nào phương pháp này cũng có thể áp dụng được hay là áp dụng với hiệu quả bằng nhau. Nói như vậy là nói rằng phân tích cơ cấu chỉ là một phương pháp trong nhiều phương pháp khác (xem R. Boudon, À quoi sert la notion de

structure ? và A. Touraine, Sociologie de l'action).

Tác giả giải thích một vài chương của sách Anthropologie structurale và Les structures élémentaires de la parenté. Chính trong les structures élémentaires de la parenté mà phân tích cơ cấu đạt đến nhiều kết quả nhất vì Lévi-Strauss là người đầu tiên hội nhập trong một hệ thống hữu lý tất cả những hiện tượng thân tộc thâu thập và phân tích từ hơn thế kỷ nay. Đây là những đoạn sách khó khăn nhất, nhưng thật là phong phú và kích thích lục lạo hỏi được.

Vinhững thí dụ minh chứng được miêu tả trong hiện tượng thân tộc nên phần đầu của tác phẩm này được nối tiếp một cách hợp lý bởi lược khảo thân tộc học là phần thứ nhì của nó. Đây là phần chuyên môn và phân tích chuyên khảo một hiện tượng xã hội. Có 3 mức độ phân tích (niveaux d'analyse) trong hiện tượng thân tộc: mức độ danh từ thân tộc (hay là Danh từ thân tộc, phần I của sách), mức độ tổ chức thân tộc (hay là Tổ bộ, phần II của sách), và mức độ lượng quan trao đổi giữa những tổ chức thân tộc (hay là Thân tộc và Hòn nhau, phần III của sách).

Tuy ở mỗi mức độ, giao sư Bùi Lịch sử dụng hoặc là phương pháp phân tích liệt kê, hoặc là phương pháp tổng hợp hệ thống hóa, hay là cả hai phương pháp cùng một lần. Phân tích liệt kê phải đầy đủ và toàn diện. Tổng hợp hệ thống hóa họa lrix một quan điểm tương tự như phương pháp đặc loại lý tưởng hay thuần túy (type idéal) của Weber. Nhưng Weber trong phần hơn và muôn rút ra ý nghĩa sống của những hiện tượng xã hội. Trái lại quan điểm ở đây được chọn lọc thế nào mà có thể kết hợp những hiện tượng thân tộc rời rạc thành hệ thống có thể khảo cứu bằng một phương pháp diễn dịch luận lý (déduction logique).

Có thể nói là phương pháp tổng hợp được sử dụng nhiều nhất trong phần III và ít nhất trong phần I tuy nhiên sau khi phân tích và liệt kê đầy đủ những loại danh từ thân tộc, tác giả đã cố gắng đưa ra vai trò của tổng hợp tạm thời. Vì dù ông là dù ngại liều chuẩn đề trắc nghiệm tình chất biệt xứng hay hợp xứng của những hệ thống thân tộc. Nhưng trong lúc liệt kê đầy đủ giao sư Bùi Lịch cũng đề nghị vài phương thức phối hiệp những tiêu chuẩn ấy: chẳng hạn phối hiệp những tiêu chuẩn nội, ngoại, trực hệ, bàng hệ, thế hệ, ông ta phân biệt 4 danh hiệu khác nhau trên thế giới: nội, ngoại bàng hệ (anh biếu (danh biếu VN thuộc vào loại này), trực hệ danh biếu (phần lớn những xã hội kỹ nghệ Tây phương: Anh, Pháp... thuộc vào loại này), nội, ngoại hợp thống danh biếu (phần lớn những xã hội sơ khai có gia tộc thuộc vào loại này), thế hệ danh biếu gọi là danh biếu Hawaï.

Trong lúc phân tích liệt kê ông đổi chiều nhất là những danh từ thân tộc Việt, Pháp và Anh.

Tổng hợp được thực hiện bằng cách chọn lọc một quan điểm, đó là hiện tượng trao đổi và những thể cách của nó là: trao đổi hạn, trao đổi triển hạn hay trực tiếp... Mỗi một thể cách ấy tạo nên một thái độ tâm lý khác nhau: ví dụ trao đổi tổng quát ham muốn, trao đổi hạn chế là sự nhìn gần, lấy chị em họ đổi hạn chế là sự nhìn gần, lấy chị em họ con cõi là «cần non» (gagne petit).

Chế độ phụ nữ - mẫu hế cũng được quan niệm như hai phương cách trao đổi khác nhau. Chế độ phụ nữ quan niệm trao đổi một cách thông minh, dứt khoát: cho hết để được hết; chế độ mẫu hế có một quan niệm trao đổi hép hồi, thiền cõi: không hoàn toàn cho, nên chẳng hoàn toàn lấy.

Phản ứng chuyên môn được lồng vào một lý thuyết rộng lớn như lý thuyết cảm đoán loạn luân, sự đối lập giữa Thiêng nhiều và Vấn hóa... mà chúng tôi không thể nêu lên hết tất cả những khía cạnh phong phú trong giới hạn của bài này.

Tóm lại, trong tác phẩm này, giao sư Bùi Lịch trình bày những dữ kiện phong phú, đưa ra một vai phương cách tổng hợp. Tuy là một tác phẩm thăm cứu, sách này còn được dùng làm giảng khóa cho sinh viên những ngành nhân văn và xã hội, điều ấy có thể nêu cao trình độ học vấn và kiến thức của sinh viên, và công hiến cho giới khoa học một tài liệu quý báu.

## TA và TÂY

Phụ nữ đòi quyền...  
phá thai

Tuần qua có đòi vợ chồng một bác sĩ bị truy tố về tội phá thai suýt làm chết một sản phụ. Nạn nhân là 1 thiếu phụ ở SG, có chồng là quân nhân. Trong lúc đi làm sở Mỹ để giúp chồng, giúp con, lỡ có mang với 1 ông Mỹ nào đó! Không thể mang cái bầu con lại đó, sợ tan vỡ hạnh phúc gia đình, thiếu phụ đã lén lút đi nhờ phá thai.

Có bao nhiêu phụ nữ VN đang làm vào tình trạng đó?

Trong khi đó ở Pháp, phụ nữ đang nói lên phong trào đòi phá thai, và chống phá thai.

Có 343 nhân vật nữ giới đã ký tên vào bản tuyên ngôn đăng trên tờ báo Le Nouvel Observateur. Họ công khai xác nhận Je déclar avoir avorté (Tôi tuyên bố rằng tôi đã phá thai).

Trong số các chữ ký này, ta đọc thấy tên tuổi những nghề lào nô ti tiếng như nữ sĩ Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, các tài tử chiếu bóng như Jeanne Moreau, Catherine Deneuve. Họ cùng... vùng lên đòi quyền... phá thai cho các «ghế» Pháp, vi chung quanh nước họ, hầu hết các quốc gia Tây Âu cũng như Đông Âu CS đã cho phép con ghế phá thai rồi.

Tại Pháp việc phá thai vẫn là một việc phạm pháp trừ khi được hội đồng y khoa cho phép. Người ta nhớ lại dưới thời chế độ vua Hai, một người dân bà hành nghề phá thai đã làm 26 vụ bị xử tử hình và lên máy chém.

Chính phủ Pháp và nhất là giáo hội công giáo vẫn nghiêm khắc phản đối hành động phá thai vì nó chẳng khác gì hành động sát nhân.

Theo luật Tây, phụ nữ phá thai sẽ bị tù khoảng 2 năm và bị phạt và tối 500 ngàn đồng. Nhưng các quan tòa cũng thường cầm lỏm. Một bà phá thai ra tòa, quan tòa hỏi: «Thưa madame, tại sao bà không sang Thụy Sĩ mà phá chứ không là bà khác?»

Bản tuyên ngôn 343 chữ ký cho biết hiện nay mỗi năm ở Pháp có 1 triệu vụ phá thai ngoài vòng pháp luật. Có lẽ qui bà có nói thách thì thực tế cũng có 250 ngàn vụ là ít, và kết quả là mỗi năm có có khoảng 100 bà mẹ chết sau khi phá thai bị trực tiếp.

Một DB của đảng chính quyền ông Claude Peyret mới đề nghị một dự luật nơi rõ ràng định nghĩa của sự phá thai hợp pháp. Ngoài lý do phá thai vì sức khỏe của bà mẹ, ông Peyret xin cho thêm các lý do như: khi mang thai vì bị hiếp dâm, vì loạn luân, và khi thai nhi có hình thù quái thai.

Lập tức có dư luận phản đối ông DB. Một tuyên cáo phản đối ra đời, thu được 100 chữ ký toàn những người danh tiếng: bác sĩ, luật sư, các giáo sư, tướng lãnh... lên án dự luật của DB Peyret là «*hypothéâpte* hóa hành động sát nhân».

Sau khi ký bản tuyên ngôn 343 người, nữ sĩ Simone de Beauvoir cùng không tin sẽ hợp pháp hóa được việc phá thai, nhưng hy vọng sẽ thay đổi được thái độ của nữ giới trước việc này. Họ sẽ bắt đầu thấy tội lỗi hơn.

## XÃ HỘI

### Áp Mới: Một thí điểm tự lực phát triển

Chú Truyền, một tăng sĩ trẻ tuổi, chỉ cho tôi coi ngôi nhà gạch đúc bê tông khang trang nhất trong ấp và giới thiệu: «Họ xây được nhà lớn như vậy. Nhưng phải mất một năm ruồi mới thuyết phục được họ xây một cái cầu tiêu».

Hai năm trước, khi chúng tôi mới tới đây công tác thì trong ấp không có cái cầu tiêu nào cả.

Thoạt tiên chúng tôi phải bỏ công làm một cái cầu tiêu ở trong trường sơ cấp cho các em học sinh vì chính ngôi trường cũng chưa có nhà cầu.

Sau đó mời lão lão thuyết phục đồng bào cũng tập thói quen sử dụng cầu tiêu, tạo và xây cất đúng về sinh. Nhưng việc thuyết phục dày khổ lắm. Từ mấy năm nay, đồng bào vẫn sống qua với thiên nhiên. Họ sang từ

dụng cả những vườn rau, vườn dưa, dừa trồng, nay bắt họ phải vào ngôi trong cái căn phòng chật hẹp, khó khăn lắm!

Chúng tôi đã đi cùng các Hướng đạo sinh thuộc tráng đoàn Thái Dương đạo Bắc Thành về Áp Mới để làm vài công tác với đoàn Tác Viên của trường Thành niên Phụng sự Xã hội.

Áp Mới một trong 6 ấp thuộc xã Tân Thời Trung, Quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định chỉ cách Saigon 12 cây số về phía tây bắc. Áp gồm khoảng 60 gia đình sống giản dị và âm thầm sau lũy tre xanh, như bắt cứ một làng nào khác ở VN. Tre, trúc chen nhau mọc hai bên đường làng, nếu buổi trưa bạn tản bộ giữa tiếng lá xào xạc đó, bạn sẽ tưởng như được ru ngủ trong những âm thanh dịu dàng đặc biệt của miến quê. Dân làng dùng tre, trúc để đan giỏ đựng rau trái và đem bán cho các vựa (nơi buôn rau chở về chợ Saigon.) Ngoài nghề đan giỏ mà cả làng ai cũng biết làm mỗi gia đình còn sinh sống nhờ những thửa đất hoa màu trên. Cố ruộng nhà hay thuê họ đều mỗi mùa trồng trọt, nào đậu «vè» dưa leo, kho qua, và nhất là cà chua (tómát) mùa nào thực nấy. Khi cây trái đậu mùa chúng tôi kiểm được vài ba chục ngàn cho mỗi thửa đất 6. Tám vựa nhà trâu bò mèn trâu đập lời PV Đời chỉ ba sọt cà chua chín ứng, ông làm cho biết cách một ngày gia đình ông lại ra ruộng hái một lần. Xong đem bán cho một người trong làng để họ chở ra các vựa bán lại. Có 9 đứa con đẻ, và khi trúng mùa thì ông cũng có tiền uống rượu, bà Táu đang nằm vách vú cho đứa con nhỏ bú trên vồng vui vẻ gop chuyện. Chín cô cậu bé con tuổi sán sành từ 15 trở xuống cũng lảng xảng đi mặc áo quần đẹp để để ra chụp hình cùng PV Đời. Họ hồn nhiên cười mỉm với người lạ như vậy, phần lớn vì đã quen với công tác của trường TNPSXH từ hơn một năm nay.

Khi nói về các thầy và cô Mai trong đoàn công tác, ông bà Sáu đều nhìn nhau họ đã giúp cho lão được nhiều thư, và dân làng rất mến họ, những tình cảm đó thực là một phần thường tình thần và giá trị với các Tác Viên như thầy Truyền thầy Phước cô Mai và các

Tác Viên trong một công việc giúp ích kiêm lâu bền bỉ như vậy. Sống trong làng từ tháng 11-69, nay bắt cứ người dân thường nào, các Tác Viên ăn tiêu với số thủ lao tối thiểu (6.000 1 tháng) do trường TNPSXH cấp, để làm đủ mọi chuyện giúp Áp Mới phát triển đời sống vật chất và tinh thần.

Mục tiêu chung của trường TNPSXH là huấn luyện các Tác Viên, lương cho họ để họ về các xã ấp già, dân làng thoát khỏi nghèo đói, bệnh tật và đói nát, ba căn bệnh này nghèo mà đa số các thôn ấp VN phải sau bao nhiêu năm máu lửa của chiến tranh. Trường TNPSXH được thành lập từ năm 1965 như là một phần ban của VĐH Vạn Hạnh.

Chủ trương của trường là giúp cho xã hội VN phát triển bằng phương thức VN, 1 phương pháp nghèo tự lực, không trông chờ ở sự giúp đỡ của người ngoài.

Trường thâu nhận các học viên để huấn luyện theo 1 chương trình 2, 3 năm, đào tạo thành các Tác Viên xã hội. Trên nguyên tắc trường không phân biệt tôn giáo, người tu hành hay thế tục. Nhưng vì vấn đề quân dịch và động viên hiện nay trường chỉ còn lại để số các Tác Viên là tu sĩ Phật giáo. Người sáng lập trường là Đại đức Nhất Hạnh, và người hiện đang gánh vác trách nhiệm điều hành trường là Đại Đức Thanh Văn.

Sau khi tách khỏi D.H Vạn Hạnh Trường TNPSXH hiện nay cũng chưa có giấy phép hoạt động riêng. Hiện trường mới mở được một khóa Tác Viên (1965-1967) trong đó có nhiều vị hy sinh vì lý tưởng.

Hiện nay trường sống tự túc nhờ lợi tức nuôi gà mía ngàn con gà, và đang xin điều chỉnh giấy tờ để tái lập trường huấn luyện. Các Tác Viên tốt nghiệp khóa đầu, đã số bị động viên, nên chỉ còn các ni, sư hoạt động. Ngoài các đoàn công tác lưu động, trường hiện «nuôi dưỡng» hai đoàn công tác: Áp Tiêu (hay Thị điểm công tác) Áp Mới (Gia đình) và thôn Trà Lồng (Quảng Trị).

Tại mỗi làng Hoa Tiêu, Áp Mới có công tác gồm từ ba tới năm Tác Viên sẽ sinh hoạt trong ba năm cùng dân làng,

để tiếp đời sống vật chất và phát triển tinh thần cộng đồng của dân chúng. Đoàn công tác hy vọng, sau khi rời làng để đi nơi khác, dân làng đã ý thức được về lợi ích của tinh thần cộng đồng, sẽ tiếp tục đồng sức nhau làm những công tác phát triển về kinh tế, giáo dục và xã hội trong đời sống nông thôn. Và đời sống người dân quê mỗi ngày một nâng cao sẽ góp phần tích cực hơn vào sự phát triển của quốc gia.

Đoàn công tác ở Áp Mới hiện nay chỉ có 5 người: ba Tác Viên là nữ và trợ Tác Viên là hai học sinh người lang. Sống với dân làng từ cuối năm 1969 có Mai (một Tác Viên) cho biết, cả nhà cầm đầu, họ chỉ làm những công tác nào được cảm tình của dân làng mà thôi. Vì dân minh hì lừa lọc quá nhiều rồi, nên lúc chúng tôi tới đây, họ nghĩ ngờ và đe dọa lầm. Họ sợ bị lợi dụng cho công việc xã hội của chúng tôi, nên cần phải có mục đích trực tiếp, hoặc do phe phái nào đứng sau.

Sau một năm trời đoàn công tác cũ làm được vài việc đáng kể như mở một lớp dạy cắt may, giúp vốn cho dân làng nuôi gà, có động dân làng tiếp sức để cắt một trăm y tế hàng cây lycop và nhất là đắp 1 con đường đất lớn, xe hơi qua được dài hơn 1 cây số từ ngoài đường làng vào ấp. Các Tác Viên cũng lập ra một đoàn thiều nhỏ cho các bé em trong làng sinh hoạt chung phòng theo phương pháp Hướng đạo. Phản ứng thì giờ của năm hoạt động đầu tiên) các Tác Viên dùng để làm viêng, làm quen từng gia đình tiếp đỡ tay việc nhỏ nhặt một, và lại sự tin tưởng giữa hai lớp với nhau. Trong buổi về thăm Áp Mới PV Đời đã được mục đích giao hao đầy tin yêu đó, giữa các Tác Viên và dân làng. Cô Mai có vẻ vui mừng khi đứa trẻ nào đến hỏi em là chi đường cho người lá. PV Đời cũng các bạn có thể vào bất cứ nhà nào để trò chuyện hỏi thăm.

Dân Áp Mới lúc này đang họp tác cùng các Tác Viên từ 25 tới 300/ cuối năm nay. Các công tác kinh tế này đều do một số chuyên viên trong các ngành từ SG, tinh nguyện hương dẫn. Kinh phí duy trì cho năm 71 của đoàn công

tác Áp Mới khoảng một triệu 200 ngàn đồng. Dân trong ấp sẽ đóng góp 1/4, quỹ trường TNPSXH cho vay khoảng một nửa, và tài trợ cho 1/4 còn lại. Đoàn công tác chỉ có 5 người nên ngoài dân làng họ rất mong được tham gia góp sức làm việc. Nếu một ngày chủ nhật đẹp trời nào, ban đọc muốn làm một chút việc tay chân, hát thử một chút không khí nhẹ nhàng non thòn dã, hoặc muốn thăm viếng tìm hiểu hay giúp đỡ gì cho đoàn công tác Áp Mới, xin hãy cho PV Đời hay trước một tuần. Chúng tôi sẽ xin chỉ đường để qui vị «về làng» một bữa.

(HÀ QUYỀN)



### THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

#### NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang  
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bắn nhiều nơi tại Hải Ngoại  
Của người giòng họ, Cung được kế  
nghiệp phát triển tại các quốc gia  
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Dồi  
dào khí lực «nguyên khí» tao hóa vũ  
trụ, khí thiêng Sông Núi (VN).  
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,  
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.  
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt  
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM  
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh  
động giữa: Vũ Trụ — Nhân Sinh  
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)  
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tô  
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965  
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh  
đau răng. Bồ sinh lực răng. Giả chua  
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ: Phụng sự  
Quê Hương (VN), Phụng hưng kinh  
tế Xứ sở — Phụng vụ đồng bào  
Quốc Nội.

PHAT HANH TAI NOI QUOC  
NAM KY 1083A Đại lộ Hậu Giang  
và 270 Rạch Cát, Quốc (cục)... Hậu  
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mái Tàu  
Phú Lãm Cholon, Thuốc Cao 50\$  
Nước 35\$ sấp lên...



truyện dài  
Nguyễn Thụy Long

PHẦN MỘT

Ông Bá Đạo thắc lưỡi :

— Thuê báo mà sao tôi ba chục đồng lận?

— Thưa mươi lăm đồng và mua một tờ có nhắc đến tên tôi mươi lăm đồng..nhắc đến tên tôi tức là nhắc đến tên ông. Ông thấy không, có người vợ nào như tôi không, luôn luôn làm sáng danh chồng, sau này tôi trúng cử tòng thống ông cũng có p ận nhờ, ông sẽ được làm tòng thống phu quân, ông là đệ nhất phu quân...

Ông Bá Đạo đứng dậy, ông tới móc treo quần tây lấy ra ba chục bạc chỉ đưa cho vợ, ông không dám tiếp tục mồ tướng đến giặc mồ làm đe nhất phu quân, ông sẽ phải đi khai mạc hội chợ, phải đi vào các nhà thương với các vị phu quân khác trong nội các tặng sưa Kim Cương cho các thương bệnh binh để cho nhà báo chụp hình, vở phúc ông lại tặng nhầm cho tên thương bệnh binh nào cùn cả hai chân một đôi vớ thì mang tiếng chết.

Rồi những phao tử phu quân đổi lặp có thể hợp báo nói xấu ông, ông Bá Đạo là một người thích sống yên phận, mỗi một tuần lễ vào tối thứ ba ông được coi đồ vật là đã lấy làm sung sướng rồi, ông chỉ mong rằng băng tần II cứ còn mãi mãi. Trong gia đình ông Bá Đạo là một người như nhược và bị bà vợ đòn áp tội bởi, cho nên Ông luôn luôn tưởng tượng mình là một đe vật hạng nặng, những sự tưởng tượng đó đối với

bien thành mộng mê khi ông ngủ mê. Ông mê thấy ông là người Muôn Mặt, đối thủ của ông là bì vợ của ông, ông hét lên một tiếng quát gối đối thủ lợt dài, ông lại nhào xuống đất đập cho đối thủ ông vài ba cái nén thắn. Ông Bá Đạo tinh dãy, người toát mồ hôi, nhưng rất may bà vợ ông ngủ say như chết.

Bây giờ bà vợ ông đang ngồi kia, bà đang nói chí lớn cho ông nghe, bà đang khoe thành tích của mình :

— Ông phải lấy làm hạnh diện rằng đã có một người vợ không tầm thường như những người vợ khác, không phải tối ngày chỉ biết chui đầu trong xó bếp. Tôi là một người dân bà mà vua biết mặt chúa biết tên, con người nói tiếng như cồn, danh vang thế giới, ai là người không biết tôi, biết tôi qua tên ông, nếu vì thư ông không lấy tôi thì ai biết đến cái tên Bá Đạo của ông, ông không phải sợ cái gì hết, có bót lính trắng không làm gì được ông hết, họ nghe đến cái tên Bá Đạo họ cũng không dám dung đến ông, họ đụng đến ông tức là đụng đến tôi, như thế là họ đã vi hiến, họ vi hiến tôi sẽ tránh đòn tội cùng, họ sẽ mệt với tôi...

Bà Bá Đạo nói một thời một hồi, ông Bá Đạo ngồi im thin thin nghe, bà Bá Đạo lại bắt ông phải tắt máy đi để nghe bà nói, ông Bá Đạo ngồi ngon ngã iỗi vợ,

Cậu con trai thi không mấy bài lòng về những

mối của mẹ, cậu thấy rằng mẹ cậu càng tranh già hung hăng cậu càng thêm mất an ninh. Cậu nhìn dạn lên tiếng :

— Thưa má con thấy rằng má tranh đấu như nguy hiểm quá..

— Hả, nguy hiểm, tao là con cháu bà Trưng bà Triệu tao không hề sợ nguy hiểm. Chúng nó dám bô tú tao không, chắc chắn là không ?

Cậu Thi lắc đầu :

— Thưa má má là người danh tiếng mà không nhưng con sợ.

Bà Bá Đạo trợn mắt lên :

— Mày sợ, trời ơi mày sợ cái gì, mày làm con tao mày không phải sợ cái gì hết..

Cậu Thi thiều nǎo :

— Nếu má còn tranh đấu nữa, xin má gởi con một chỗ nào khác an ninh hơn..

Bà Bá Đạo hừ một tiếng :

— Nhả tao, chỉ có tư thất của tao mới an ninh thôi, không ai dám đụng đến đây đâu mà sợ.

— Thưa má linh ập vào rồi hỏi giấy hợp lệ tình trạng quân dịch của con thì sao, chắc chắn là không làm gì được má nên sẽ bắt con đè làm ép lực với má.

Bà Bá Đạo nói như hét lên :

— Họ quyền gì dám bắt con trai của một lãnh đới lập tranh đấu ?

Cậu Thi chán nản nói :

— Thưa má họ có quyền chờ, nhân viên công lực bắt cứ kẻ nào bất hợp pháp, con là một kẻ bất hợp pháp, con trốn lính.

Mặt bà Bá Đạo lạnh như tiền :

— Hay là bây giờ mày muốn đổi lặp với tao để tao tranh đấu luân thè, mày thích di lính đè hoài cuộc chiến này...

— Không, không mày ơi con sợ di lính lắm, lính sẽ phải di đánh nhau, di đánh nhau thì thất bại, lính sẽ không thể nào khám phá ra được, trên đó cần phải tích trữ lương khô, nước uống ít nhất là ba ngày ba đêm, nếu lỡ ra lính có đến canh chừng ở nhà cậu, cậu cũng có thể sống an toàn ở trên đó mấy ngày trời không cần xuống. Cái hầm bí mật trên trần nhà cậu Thi đã làm xong rất là khoa học, nhưng bây giờ cậu cần phải nghỉ thêm, sáng chế thêm những điều mới lạ để chắc ăn hơn. Ai để ý làm mới nhìn thấy sợi gai gai ở góc nhà, cậu Thi chỉ việc tời góc nhà giặt sợi gai gai, cái nắp hầm bí mật sẽ bật lên, cái thang giây tự động thông xuống, cậu Thi còn cần thận coi giờ xem cậu leo lên trên hầm bí mật cho đến lúc đây nắp hầm lại bằng tốc lực nhanh nhất hết bao nhiêu phút, hôm đầu tiên cậu mất ba phút, hôm nay đã thuần thục, cậu chỉ mất có một phút để biến lên trần nhà. Cậu Thi vẫn thấy là chậm trễ, cậu hy vọng rằng nếu cậu tập thuần thục hơn nữa cậu chỉ mất có vài ba giây đồng hồ...

để chính trị là một vấn đề tinh túy không thể hiểu được, người Mỹ đã chú ý đến ta, người Mỹ chú ý đến ta thì ta di gần đến thắng lợi..

Bà Bá Đạo im lặng, bà có vẻ suy tư khi bà phát ngôn câu nói đó, đúng, Bà gấp một đối thủ lì lợm, một đối thủ không coi bà có ký lô nào. Bà thay mìn mèo mỏi vì các ngay chạy lưu đạn cay, mệt mỏi vì chuyện chính trị, bà không thì giờ nghĩ đến gia đình, bà bỗng lên tiếng hỏi :

— Con Lan đâu ông ? Từ tối đèn giờ tôi không thấy mặt mũi nó đâu hết vậy.

Ông Bá Đạo chán nǎo :

— Con gái riêng của bà ấy hả, giờ này chắc nàng đi vi vu đâu đó với mấy thằng quái vật hip pi rồi, còn khuya nó mới về bà ơi.

— Con bé này tệ thật, suốt ngày đi chơi, tôi thiệt chán gia đình, chẳng không ra chổng, con không ra con, không có ai trong nhà này theo kịp tôi..

Ông Bá Đạo nói nho nhỏ, như nói cho mình nghe :

— Ai mà theo kịp được bà...

Bà Bá Đạo trừng mắt :

— Ông nói gì, ông nói gì nói to lên nào ?

Ông Bá Đạo vội vàng :

— Không tôi có nói gì đâu, tôi chỉ than phiền về...

— Về cái gì ?

— Về mấy con muỗi đốt tôi.

— Trời ơi, tưởng gì, có mấy con muỗi đốt ông mà ông cũng phải la toáng lên.

— Tôi không có la, tôi than phiền nho nhỏ về mấy con muỗi ác ôn.

Cậu Thi không để ý đến chuyện cái nhau vật của cha mẹ mình, cậu ngược nhìn lên trần nhà, cậu đang nghĩ cách làm một cái hầm bí mật trên trần nhà, cậu phải làm cách nào cho thiệt tiện lợi, lính sẽ không thể nào khám phá ra được, trên đó cần phải tích trữ lương khô, nước uống ít nhất là ba ngày ba đêm, nếu lỡ ra lính có đến canh chừng ở nhà cậu, cậu cũng có thể sống an toàn ở trên đó mấy ngày trời không cần xuống. Cái hầm bí mật trên trần nhà cậu Thi đã làm xong rất là khoa học, nhưng bây giờ cậu cần phải nghỉ thêm, sáng chế thêm những điều mới lạ để chắc ăn hơn. Ai để ý làm mới nhìn thấy sợi gai gai ở góc nhà, cậu Thi chỉ việc tời góc nhà giặt sợi gai gai, cái nắp hầm bí mật sẽ bật lên, cái thang giây tự động thông xuống, cậu Thi còn cần thận coi giờ xem cậu leo lên trên hầm bí mật cho đến lúc đây nắp hầm lại bằng tốc lực nhanh nhất hết bao nhiêu phút, hôm đầu tiên cậu mất ba phút, hôm nay đã thuần thục, cậu chỉ mất có một phút để biến lên trần nhà. Cậu Thi vẫn thấy là chậm trễ, cậu hy vọng rằng nếu cậu tập thuần thục hơn nữa cậu chỉ mất có vài ba giây đồng hồ...

— Nhưng bao giờ thì má tham gia nội các ?

Bà Bá Đạo chán nǎo :

— Làm chính trị thì phải li, đối thủ của tao là li thi tao còn tranh đấu, tao tranh đấu đến khi nhà nước phải mời tao tham gia nội các, vấn

Cậu Thi đang ngồi nghỉ ngơi, ông bà Bá Đạo cãi vặt, bỗng có tiếng chuông reo ngoài cửa, thoát một cái cậu Thi phóng xuống ghế, nhào lại góc nhà giật sợi dây gai, cái cửa trán nhà bung lên như lò so, cái thang dây thông ngay xuống, cậu Thi nhanh như một con vượn leo thoăn thoắt lên trần nhà cái thang dây cũng được kéo lên, cái nắp trần nhà xập xuống ngon lành, cậu Thi áp tai vào trần nhà nghe ngóng, tiếng dép của ông Bá Đạo đi ra mở cửa, tiếng cầm nhẫn của ông ta rồi tiếng nói lèo xéo cô gái, nhưng cậu Thi vẫn cầm thận nghe ngóng, khi biết chắc là cô em gái của mình cậu Thi mới thở phào một cái nhẹ nhõm, cậu nhìn vào cái lỗ nhỏ xuống nhà, cô em gái của cậu đang nói chuyện với mẹ, hình như cô phân bùa điều gì. Cậu Thi làm bầm :

— Cái con nhỏ làm người ta hết hồn hết via, cứ tưởng linh chờ.

Cậu Thi bằng lòng với thành tích của mình, cậu đã leo nhanh một cách khùng khiếp, có lẽ chỉ hết ba giây là cùng. Cậu Thi mở tấm cửa trán nhà thả cái thang dây xuống tà leo xuống.

Cô Lan trồ mắt nhìn anh, bỗng cô ta nhoẻn miệng cười :

— Có phải tao tưởng linh xét nhà phải không?

Cậu Thi ôm lấy ngực :

— Mày cứ đi về khuya thế này có lần tao sợ đứt gân máu mà chết mất.

Cậu Thi quay sang mẹ :

— Má thấy con leo lên hầm bí mật có nhanh không ?

Bà Bá Đạo lắc đầu chán nản :

— Tao cũng chịu mày luôn, còn con Lan, thế nào, mày lúc này nói gì tao nghe không kịp.

Cô Lan ngồi xuống ghế, cái váy kiềng maxi của cô đè hở cặp đùi tròn lẳn thuôn dài đến tận háng. Cô ta mở cái xác tay lấy bao thuốc Salem ra, gắn một điếu lên môi, bật quẹt Mỹ hit liền một hơi thở ra bằng đẳng mũi :

— Hệm nay cảnh sát tới bắt tui con, tui con đang chơi Bum, mày thằng bạn con bị bắt hết...

Cậu Thi nghe thấy nói đến lính cảnh sát vội vền tai lên nghe, buột miệng ra một câu dày vè kinh sợ :

— Thế à, trời ơi lính cảnh sát hả mày ?

Cô em gái quay lại anh :

— Toa làm ơn khớp cái mỏ lại, moa đang phát ngôn với ghê mầu...

Bà Bá Đạo nghe thấy những danh từ lạ tay do cô gái phát ngôn, bà không hiểu gì hết, bà liền lên tiếng hỏi :

— Mày nói gì đó Lan ?

Cô Lan lờ đi :

— Không, con có nói gì đâu...

— Thế rồi lính làm sao hả con ?

— Họ vô bắt, tui con mổ bum lậu nên bị bắt, nhưng lần này khác những lần trước, những lần trước chỉ có bắt nộp phạt xong thì về, lần này lính làm dữ hơn, may là con chạy thoát chó không họ lột cái maxi của con rồi, còn bọn con trai mà biết không lính cắt tóc hết trơn, mày cái tóc Hippi bị cắt nham nhở.

Ông Bá Đạo từ này im lặng bỗng reo lên :

— Hay, hay, phải như vậy bọn ôn con chúng mày mới...

Ông Bá Đạo bị bà Bá Đạo hét một tiếng rất ngang cầu nói :

— Biết gì mà nói.

Ông Bá Đạo đành im thin thin, bà Bá Đạo hỏi con gái :

— Rồi sao nữa ?

— Một vài người lính còn dùng dùi cui đánh túi con, mày thằng lớn bị bắt có lẽ phải đi tù hết.

Cậu Thi le lưỡi :

— Thiệt là may cho tao, tao không đi chơi với tụi bây, trời ơi đi lính, nghe nói tới vụ đó là tao thấy tim đập thình thịch rồi.

Bà Bá Đạo dỗng đặc lên tiếng :

— Hành pháp làm như vậy không được, làm như vậy là xâm phạm đến tự do của con người, đất nước này là đất nước tự do, mọi con người được tự do, cần phải tranh đấu, hành pháp trắng trợn vi hiến, phải ngăn chặn ngay...

Cô Lan đồng ý liền với mẹ :

— Đúng vậy, hành pháp như vậy là vi hiến, là quá đáng...

— Mày đồng ý với tao ở điểm đó chờ.

— Dạ, nhưng mình làm gì được họ.

— Tranh đấu...

Đôi mắt bà Bá Đạo quắc lên :

— Chúng mày cần phải tranh đấu, chúng mày cần phải có người lãnh đạo, tao quen công việc tranh đấu, tao sẽ lãnh đạo, mày nên nói với các bạn mày rằng hãy để cho tao lãnh đạo, tao có nhiều hậu thuẫn, híp pi cũng là một hình thức nỗi loạn, những người nỗi loạn phản đối chế độ này đều là những đồng chí của tao, không lẽ gi tao không giúp một tay, mày cứ nói với các bạn mày, chúng mày phải tranh đấu cho quyền lợi của chúng mày...

Cô Lan ngần ngại :

— Tranh đấu, mà tranh đấu với ai, làm cách nào mà tranh đấu được hả mày ?

— Đòi ngu, muốn tranh đấu chúng mày cần phải đoàn kết, có đoàn kết mới hợp pháp, và lực lượng của chúng mày mới được sự hỗ trợ của các đoàn thể bạn, trước hết chúng mày cần phải có một sự đồng ý để cùng nhau hội họp.

— Mở bum ?

Bà Bá Đạo bức mình :

— Hãy gác chuyện đó lại đã, tranh đấu thắng thua chúng mày tha hồ mở bin và tha hồ muốn làm gì thì làm.

— Thật hả má.

— Tai sao lại không thật, chúng mày tranh đấu để bắt buộc nhà nước phải tôn trọng chủ quyền chúng mày, không được có một sự vi phạm nào hết...

Cô Lan ra vẻ suy nghĩ :

— Nếu được như vậy thì chắc là có nhiều khoái lầm, nhất là mấy thằng con trai, chúng sẽ lấy cớ ấy tha hồ bê hội đồng.

Bà Bá Đạo không hiểu danh từ bê hội đồng là cái quái gì, nhưng bà cũng gật đầu :

— Đúng vậy, chúng mày tha hồ bê hội đồng, phải tranh đấu, phải có ủy ban Bê Hội Đồng. Ủy ban Bê Hội Đồng sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh này, chúng mày cần trưng biếu ngữ, truyền đơn đòi hỏi nước phải cho những híp pi bê hội đồng với nhau.

— Dạ thưa má...

— Mày cứ để nguyên, đừng cãi tao, chúng còn nguyên vọng gì cứ nói với tao, tao sẽ thảo luận và đặt cho chúng mày phương cách tranh đấu.

— Nhưng...

— Mày ngại không có trụ sở phải không, lòng có lo, cứ kêu chúng nó đến đây, tao sẽ cho chúng nó mượn nhà này làm trụ sở của đoàn thể chúng mày, Ủ mà chúng phải tự tìm lấy một danh xưng, một cái tên thật kêu chẳng hạn như... à à... tài ròi Ủy Ban Tranh Đấu Lực Lượng Bê Hội Đồng, viết tắt là U.B.T.Đ.L.L.B.H.Đ. Hay, mày thấy hay không, mày phải biết rằng một người là chính trị phải biết nắm lấy cơ hội, tao nắm lấy lực lượng này, thành công, cuộc tranh đấu sẽ thành công.

Bà Bá Đạo lấy làm hỉ hả vô cùng, nhưng cậu con trai đã kêu lên :

— Má ơi, má ơi, bộ má không thương con sao cho, má muốn linh vào đây bắt con hay sao mà má mắng mắng nhà này làm trụ sở, thôi con xin má, má đừng tranh đấu thì đi, còn nhà này thì má nên thương con, đây là mảnh đất yên ổn cuối cùng của con.

Bà Bá Đạo là một người ham tranh đấu, một người thương vàng hạ cám gì cũng có thể trở thành thần từ đó: lập với nhà nước được hết, bà sẵn sàng tung mũi vào để tranh đấu, bà ao ước có được thi thắng tài để làm thành tích đấu tranh, để có điều mà in vào áp phích khi ra tranh cử. Nhưng ngày bà lao mình vào cuộc ăn thua đủ với nhà nước, nhà nước coi bà như cỏ rác mà chẳng thèm睬 bà, chỉ thính thoảng họ đưa bà tới bót cảnh tội lỗi và vẫn một vài câu rồi thả bà ra, có lần bà vực mình quá hét lên với vị Cảnh sát trưởng :

— Tai sao các ông không bỏ tù tôi, tôi đối lập với nhà nước, tôi chống đối nhà nước, xâm phạm đến vắn đề an ninh quốc gia...

Người Cảnh sát trưởng cười nhã nhặn, nhưng nụ cười không kém phần đều giã :

— Thưa bà, tôi nhớ rằng đất nước chúng ta có hiến pháp, có Quốc hội lưỡng viện, nhà nước rất tôn trọng những phần tử đối lập, như vậy thế giới nhìn vào mới thấy đất nước chúng ta có tự do dân chủ, đó chính là một sự chứng tỏ hùng hồn nhất thế giới rằng đất nước chúng ta là một quốc gia tự do. Nếu chúng tôi bắt bà, bỏ tù bà thì sẽ mất chính nghĩa, và lái phải để bà tranh đấu cho anh em Cảnh sát chúng tôi có việc làm, đất nước chúng ta thêm phần vui vẻ. Bà nên nhớ một điều rằng bà có quyền tranh đấu, có quyền đòi hỏi chính phủ phải làm cái này cái khác, mặc nhà nước không cấp mông bài cho kẻ đối lập, nhưng những người đối lập có quyền hành nghề tự do...

Bà Bá Đạo đành thất vọng ra về. Bây giờ có vụ tranh đấu mới này, bà Bá Đạo hy vọng rằng nhà nước sẽ bỏ tù bà. Nhưng bà cũng nghĩ đến chồng con, đến sự nguy cơ của cậu con trai trốn lính, lời can gián của cậu con trai làm bà tỉnh ngộ. Bà yên lặng ngồi suy nghĩ, bà gật đầu :

— Thời được, tao sẽ tính lại chuyện này cho hợp lý.

Cậu con trai vẫn chưa hết rét :

— Thời má ơi, khỏi phải suy nghĩ gì cho mất công, má đừng lấy nhà này làm trụ sở là con yên tâm rồi, má hứa với con đi.

Bà Bá Đạo bất mãn cậu con hèn nhát, nhưng bà cũng đành chịu lòng con :

— Thời được, tao sẽ tìm trụ sở khác, con trai như mày chán chết...

Hiền lành như ông Bá Đạo cũng phải lên tiếng can gián :

— Thắng Thi nói đúng, bà muốn tranh đấu gì thì tranh đấu, nhưng nhà này bà không nên dùng nó vào công việc tranh đấu của bà, đây là mảnh đất cuối cùng cho bà rút về khi ngửi đãi đời lưu đạn cay phi tiễn.

(CÒN NỮA)

ĐÓN ĐỌC TRONG THÁNG 5-71 :

## CHUYỆN TÌNH ERICH SEGAL

(Đã được quay thành phim, dịch ra 18 thứ tiếng, ấn bản lên tới hơn 300 triệu cuốn)  
Đương được đăng trên báo Đời

Bản dịch tiếng Việt :  
PHAN LỆ THANH

# Nói chuyện với Đầu Gối

(TIẾP THEO TRANG 29)

Dưới đây là bài « Sát hạch văn hóa » của Hồ Hữu Tường. Tuần sau, bạn đọc sẽ thường thấy bài trả lời của Hồ Hữu Tường.

## Nói Dọc

### sát hạch văn hóa

Tiểu Phi Lai túi có mỗi người chủ, mà T.P.L. có cảm tình rất đặc biệt. Xin khai thiệt là chú Chu Tử, người có cái lật chẳng biết kể tri âm là ai, nên cứ vó cái đầu gối của mình mà nói chuyện. Cái đầu gối chẳng có tai, nghe có được cùng chẳng chủ cũng chẳng cần. Miễn nói được thì cũng như mắc hành cái khoái thứ tư, cho nhẹ bớt cái bụng, thi thấy nó khoái làm sao, nên chủ kệ cho là cái khoái thứ năm. Rồi cái đầu gối chẳng có miệng, vì đâu nó có tai mà nghe, cũng chẳng có miệng mà nói thêm nói bớt, học lại cho kẻ khác, đến đỗi chả phát cái mà bắt chử c Cống Quỳnh, đâm đứa nào nghe rồi học lại. Chủ kệ cho là cái khoái thứ sáu. Cái đầu gối nó trọc lóc như đầu của thầy Tâm Châu rủi nó có hòn xấu như nón của thằng bạn của Báo Ngoạ Long mà nói thêm nói dẹt, thiên hạ có phát giận muốn ném đầu, thì ai cũng nắm kẽ cổ tóc, chờ ai đi nắm kẽ trọc đầu? Chủ cho nói chuyện với đầu gối là cái khoái thứ bảy. Cái đầu gối nó cũng chẳng có mũi, vì đâu chủ có nói cho nó nghe những chuyện thùi bum trời, nó cũng chẳng biết rằng thùi, nên chẳng phiền chủ, nên chủ cho đùa là cái khoái thứ tám. Thiên hạ chỉ có từ khoái mà thôi, mà chủ Chu Tử có đến bát khoái, nên giàu nghèo gì, chủ cũng đếch cần, ngày ngày nói chuyện với đầu gối là khoái rồi.

Còn cái chuyện chú Chu Tử, năm xưa lần vào Hạ Viện cục đá Ủ Lì là ông già của T.P.L. đó là chuyện giữa người lớn, ăn oán giang hồ giữa ông già với chú TPL này xin miễn bàn,

Bây giờ chú Chu Tử mới đưa ra một đề nghị làm cho mọi cảm tình của L. đổi với chú có tăng

lên theo nhịp chiến cuộc ở Ai Lao. Chủ đề nghị nên sát hạch văn hóa các nhà lãnh đạo VN. Thị thiệt là chí lý. Một ứng cử viên T.T. mà do 40 dân biểu bay nghị sĩ giới thiệu đầu phải là một bằng chứng rằng người ấy có tài thương thông thiên văn, họ đạt địa lý, trung quán nhân sự. Chủ nêu ra một dây thí dụ. Tuổi hồi có cái văn hóa nào để nhỉ giúp cho cho nhà lãnh đạo có cái tài «vị bốc tiền tri». chưa bốc đúng đến cái là da mà đã biết nó ra làm sao rồi?

T.P.L. không nói dọc Xin trung bằng cờ. Tục ngữ ta có câu dạy kèm trong các ca ca bà: «Cái mặt ra làm sao, thi cái ngao nó làm vậy», Đó các ông tiến sĩ Văn chương ở Sorboine ở Harvard ở Oxford biết cái ngao là cái gì, nếu các ông ấy tra bài cứ từ diễn nào đù mà tóm chương trình cũ. Rồi tóm chương trình cũ, cũng khong làm sao từ cái ngao lại đổi ra thành cái lá. Đè vị loại cái mặt lá tre, cái mặt lá vòng, cái mặt lá đa.. như trong câu hát sau đây của thôn nữ «Văn chương anh không đầy Lá mít, khoa học anh hép kém Lá tre, móm ệng ra, anh chẳng e dè, (Anh) tìm cái, Lá đa (mà anh) áp mặt ơ ơ. Chẳng đè là cái «Lá Vòng» thi cái Lá phai đùi, làm sao? Quả chủ Chu Tử của cháu T.P.L; về điểm này, khôi cần nói chuyện với đầu gối. Có cháu T.P.L, dày, buồn buồn chủ cháu đánh ché i mà luân chuyện. Không kim, chẳng cõ. Chuyện chiếc lá bàn hoài không hết.

Và đè sát hạch văn hóa, cháu xin đề nghị thi dịch văn Hán ra văn Việt. Đè là: «Thiếu oú tiểu tiện, cảm đè»

«Song thủ tiêm tiêm, văn tú quần  
Lương phong xung phá hải  
đường xuân

«Lực âm thâm sứ oanh tàng thiệt  
Thanh thảo tri biên hưng thê

thần.

«Ngàn tuyển điều điều lâm tế vũ

«Trần châu diêm diêm tháp khinh

trần.

«Bách song lão ngộ dư khuy kiến

«Giao đắc thach tâm nhập mộng

bồn.»

Kính gửi ông Đầu Gối

Fort Benjamin Harrison 1818-1971.

Tình cờ tôi đọc bài «Đời đưa đi tìm người sạch » trong Tuần Báo Đời do nhóm phóng viên Bồi thực hiện. Tiếp theo tôi cũng được đọc là thư của «Một người linh có suy nghĩ» chè Bài Giáng không sạch, cùng mấy giống của BG trả lời cho một người linh (xin viết tắt là NL).

Tôi là một quân nhân mang họ Bùi. Nhưng tôi sinh quán ở Pleikh (mẹ tôi là người Hà Đông, Bắc Phần) nên tôi chẳng có bà con gì với BG của Quảng Nam. Tôi chỉ được cái hận hạnh biết BG vì tôi là bạn với 2 người em ruột của BG một người là Thiếu Tá trong QL NCH hiện tòng học tại Mỹ cùng với tôi, một người nữa là cố Thủ Tá Bùi Văn Phước đã tử trận tại chiến trường Quảng Ngãi ngày 1.2.1970, khi làm Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1/1 thuộc Sư Đoàn 2 Bộ binh. và chính sự ra đi quá sớm này của BVP giữa lúc tuổi đời của trẻ và lòng còn hăng say chiến đấu đã để lại cho Bùi Giáng một khía vắng quá mènh mông và từ ấy mọi sự việc ở cõi trần này đối với BG cũng chỉ là «một nỗi đớn hờ huyền giữa chiêm bao». (Đến đây thi anh CTB đã hiểu vì sao BG đã có những bộ độ nhà binh đặc)

Tôi rất khoái khi đọc những giòng của BG, vì ít ra ông cũng co chịu trả lời cho 1NL và vì có tính chất thơ mộng, nhẹ nhàng của sự trả lời (BG không có cái lối nói đùa: xắn tay áo, tuột quần và vỗ bành bạch... như các bà VN mà chúng ta thường thấy).

Nhưng tôi lại chẳng khoái BG cái chỗ ông không chịu tùy người mà lựa cách trả lời. Lối trả lời đó của BG là đùa trả lời cho những Cung tích Biển, những Tuệ Sĩ, những Tri Hải hoặc những phóng viên đầy đặc màu nghệ sĩ của nhóm phóng viên Đời còn với 1NL, hay với những người quen hiểu đùa theo cái lối 2x2 : 4 thi không cách gì BG có thể trả lời theo cái lối đó mà họ hiểu ông được cả. Tôi tôi rất biết ông vẫn thường nói nhau với Đời (khi viết về một

(Xem tiếp trang 56)

# SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

## Thứ hàng tuần

Gửi các thân hữu, nhóm viên  
để tự nguyện cộng tác  
với cơ sở Nhân Chù

Như quý vị và các anh, các chị đã thấy, trong số báo trước, trang sinh hoạt Nhóm HTN đã thiếu một số mục mà từ trước quý vị và các anh, các chị vẫn theo dõi. Sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài hẳn ý muốn của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi xác nhận ngay rằng dù sao, mọi công việc do Nhóm đề ra sẽ vẫn tiếp tục được tiến hành. Quý vị và các anh, các chị hẳn đã chia sẻ quan niệm của chúng tôi là mọi sự việc ở cõi trần này đối với BG cũng chỉ là «một nỗi đớn hờ huyền giữa chiêm bao». (Đến đây thi anh CTB đã hiểu vì sao BG đã có những bộ độ nhà binh đặc)

Trong số các dự định đó, việc xây dựng cơ sở xuất bản và báo chí Nhân Chù vẫn là công việc đầu tiên mà chúng ta phải hoàn thành. Cho tới nay, mức độ hưởng ứng đóng góp vốn cho cơ sở có thể kè như đã đạt tới đúng với dự định. Tuy có một vài trục trặc nhỏ như có nhiều bạn không thể góp nỗi một số phần mặc dầu có dư thiện chí hoặc có những bạn lại đòi hỏi được gấp vượt khía mức cõi phần đó là quy định, nhưng những trục trặc này không phải là những khó khăn trầm trọng khía vượt qua. Để giải quyết, Ủy Ban DHGSXBBC Nhân Chù đã quyết định từ chối những phần đóng góp quá lớn và chấp thuận nhận cả những phần đóng góp nhỏ từ 500 đồng trở lên. Về thời hạn nhận lời hứa góp vốn cũng được triển hạn thêm cho tới hết ngày 15.5.71 thay vì chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 như đã định trước. Sau ngày 15.5.71, tài liệu về góp vốn

sẽ được gửi tới từng thân hữu và nhóm viên đã hứa góp vốn và việc góp vốn sẽ được tiến hành cho tới cuối tháng 5.71. Kè từ ngày 1.6.71, cơ sở Nhân Chù sẽ chính thức hoạt động và giai đoạn hoạt động đầu tiên của cơ sở là chuẩn bị và kiện toàn các Nhóm đại diện tại địa phương. Giai đoạn này sẽ chấm dứt vào khoảng 15 tháng 7 năm 1971 và khoảng vài tuần lễ sau đó, số đầu tiên của nhật báo Nhân Chù đã có thể được gửi tới tay bạn đọc toàn quốc. Quý vị và các anh, các chị có thể thông cảm rằng trong suốt các giai đoạn hoạt động đó, chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn khác. Tuy nhiên, như đã nói, chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận đương đầu với mọi trở ngại và với ý chí kiên thủ con đường đã vạch ra nhất định chúng ta sẽ phải đạt tới một thành tựu cho công việc. Điều quan trọng mà chúng tôi thấy cần phải nhắc nhở giữa chúng ta là với sự xác định đó chúng tôi muốn lưu ý quý vị và các anh các chị là trong mọi trường hợp, chúng ta đều cần giữ nguyên niềm tin sẽ không có một sự thay đổi nào về những dự định mà chúng ta đã đề ra. Những trở ngại như chúng ta đang gặp và còn có thể gặp trong tương lai nếu có cần trở trong một phút giây nào đó các công việc có tính cách truyền thông thường xuyên của chúng ta, xin quý vị và các anh chị hãy coi đó chỉ là những thử thách nhỏ bé trong nhất thời mà thôi. Những thử thách này chúng ta đã chấp nhận và chúng ta sẽ vượt qua bằng cách này hay cách khác.

ABC.

## PHIẾU TRẢ LỜI

v/v tham dự cơ sở  
xuất bản và báo chí  
Nhóm Hà Th. Nhơn

A— Tên, Họ, Địa chỉ :

\_\_\_\_\_

B— Đóng ý góp ..... cồ phẩn  
để lập một cơ sở xuất bản báo chí,

C— Đóng ý lãnh nhiệm vụ (Đại  
Diện, Th.T.Viên, Cố Động viên  
Quảng cáo viên) tại văn phòng  
đại diện địa phương của cơ  
sở (xóa những chữ không cần)

D— Ý kiến về tờ báo sẽ do cơ sở  
ăn hành :

— Nội dung nên như thế nào?

— Hình thức nên như thế nào?

E— Còn thắc mắc gì về cơ sở  
xuất bản và báo chí của nhóm  
Hà Thúc Nhơn ?

GHI CHÚ : Xin trả lời những câu  
lời trên và gửi về tờ soạn tuần  
sao Đời. Bi thư để gửi ông Uyên  
Theo. Những câu hỏi bạn xét thấy  
không cần trả lời thì không nên  
chèp lại.

## Cơ sở xuất bản báo chí Nhân Chủ nhắn các bạn đã hứa góp vốn

Trong tuần lễ từ thứ năm 9-4-71 tới 15-4-71 UBNDH cơ sở  
xuất bản và báo chí Nhân Chủ đã gửi thư phúc đáp và tài liệu  
về việc tờ chúc góp vốn cho nhật báo Nhân Chủ tới các anh,  
các chị có tên sau :

- 73) Trần thị Nguyệt Ánh (Q.Ngãi)
- 74) Hồ đức Liêm (Q. Nam)
- 75) Nguyễn xuân Thảo —
- 76) Huỳnh Đức (Qui Nhơn)
- 77) Vĩnh Linh —
- 78) Trần đình Hà —
- 79) Phan minh Châu (N.Thuận)
- 80) Phan kim Hòa —
- 81) Huỳnh Trung (Phước Tuy)
- 82) Nguyễn Tuấn —
- 83) Lê văn Chiểu —
- 84) Võ thị Ngọc Anh (Biên Hòa)
- 85) Lâm văn Lạc (Gia Định)
- 86) Dương văn Hùng —
- 87) Lê quang Phú —
- 88) Võ dinh Tân —
- 89) Đinh văn Tâm —
- 90) Phạm thị Khuêng —
- 91) Tăng trưởng Tuyền (V.Long)
- 92) Nguyễn ngọc Tâm (Ba Xuyên)
- 93) Nguyễn xuân Quang (Đà Lạt)
- 94) Lê Hoàng —
- 95) Trần văn Că (Bản Mê Thuột)
- 96) Vũ ngọc Đức (Phú Quốc)
- 97) Nguyễn văn Bảy (kbc 6930)
- 98) Phạm văn Nghĩa (kbc 3045)
- 99) Trần công Chánh (kbc 4569)
- 100) Ngô kim Định (kbc 4721)
- 101) Nguyễn h.Nguyễn (kbc 3398)
- 102) Hoàng văn Tiên (kbc 1879)
- 103) Nguyễn văn Thành (C.Ranh)
- 104) Nguyễn quang Huy —
- 105) Đặng hữu Tâm (Saigon)
- 106) Trang chí Thiên —
- 107) Văn thi Bình Vào —
- 108) Phan tiến Hạng (Chợ Lớn)
- 109) Quách Phương —
- 110) Huỳnh trọng Hải —
- 111) Tăng thị Anh —
- 112) Lý bích Huệ —
- 113) Lý Tam —
- 114) Nguyễn nhàn Tân (L.Khánh)
- 115) Tôn thất Hòa (Hà)
- 116) Lê chí Tâm —
- 117) Nguyễn tri An —
- 118) Trần Long —
- 119) Võ trung Sơn (Bình Dương)
- 120) Thủ Kiet (Bạc Liêu)
- 121) Trương Phương (K. Giang)
- 122) Phan thị Sáu —
- 123) Cồ văn Lam (An Giang)
- 124) Cồ văn Long —
- 125) Huỳnh phu Hữu —
- 126) Võ an Sơn (Châu Đốc)
- 127) Trần công Tâm —
- 128) Lê thị Hồng (Saden)
- 129) Nguyễn kim Phụng (B. Tuy)
- 130) Ngô xuân Anh —
- 131) Bàng trich Lực (Vũng Tàu)
- 132) Trịnh viết Vinh —
- 133) Nguyễn Thành (Đà Nẵng)

Chờ tới khi nào số báo này được  
phát hành, các anh các chị nào có  
tên trên đây vẫn chưa nhận được  
thư và tài liệu, xin tin cho biết.

Ngoài ra, cũng xin các anh các  
chị lưu ý là tài liệu được gửi tới  
các anh các chị chỉ là phản ánh  
lược các tài liệu chính thức mà  
thôi. Khi việc thâu nhận có phải  
chấm dứt, chúng tôi sẽ gửi tới  
chính thức tới các anh các chị.



## PHIẾU ÂN NHÂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, Họ : \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

đóng ý ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒNG do nhóm Hà Thúc Nhơn và  
tuần báo Đời tổ chức, bằng cách đóng góp :

A— Một số tiền là \_\_\_\_\_

B— Một số học bồng theo các chi tiết sau

- 1) \_\_\_\_\_ học bồng toàn phần (4.000\$)
- 2) \_\_\_\_\_ học bồng bán phần (2.000\$)
- 3) \_\_\_\_\_ học bồng khuyến khích (1.000\$)

trong thời gian là \_\_\_\_\_ tháng, kể từ tháng 1971

Ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo Đời cho ông VŨ THẾ NGỌC

## Khúc điệu

Kính tặng B.S Hà Thúc Nhơn và những người cô đơn.

Ta lập đài cao ở giữa trời  
Bước lên và chém chẽ ta ngồi  
Phán rằng giờ phút thiêng liêng đến  
Nghe ta l nghe ta, thẫn dấn ơi !

Ngày tháng luông tuồng vui hỏa ngục  
Ta đến làm thân kẻ ăn mày  
Con đường bén ngọt, chân mềm nhung  
Máu lắn với bùn với đắng cay !

Ta bước máu trào lên bảng họng  
Ta buồn lệ khoét nát bàn tay  
Đất nhầy nhụa những xương cùng thịt  
Trên trời đặc quánh qua đèn bay !

Thôi ta chấm dứt đời như nhược  
Ta bồng cười lên, ta cười say  
Truyền dem ăn ngọc huy hoàng nhất..  
Ta phán...ta liêu thân hôm nay !

LÊ TẤT HỮU

## Nhắn tin

● Anh LƯƠNG (D.N) : Đã  
nhận được thư. Sẽ cố gắng thu  
xếp để có thể ra ngoài đó.

● Các Anh NG.VĂN MỚI (PR)  
TRẦN VĂN PHƯỚC (PY) BÙI  
QUANG SUNG (Q.Trí) : Đã ghi  
tên vào danh sách Nhóm Viên. Sẽ  
giới thiệu các anh với các chi  
Nhóm trong một thời gian gần  
đây.

● Anh NGUYỄN THÀNH (DN) :  
Đã gửi thêm một tập tài liệu theo  
yêu cầu của anh.

● Anh LÊ DÌNH PHÁT (Sg) : Đề  
nghị của anh về việc tham dự hoạt  
động với cơ sở NC không có gì  
trở ngại. Sẽ báo tin cho anh sau  
khi việc gọi góp cồ phần chấm dứt.

● Anh DƯA ĐẶC (Cầu Kè) :  
Chờ thư của anh cho biết địa chỉ rõ  
ràng.

● Chúng tôi mới nhận thêm thư  
hứa góp cồ phần và nhận làm đại  
diện, thông tin viên, cồ động viên.  
cho cơ sở Nhân Chủ của các anh,  
các chị có tên sau :

— Từ hoàng Dương (V. Long),  
Hoàng kinh Luân (Pleiku), Từ c.  
Phúc (C. Ranh), Ng. hưu Sơn (V.  
Long), Kiều xuân Tuất (Q. Nam),  
Ng. kha Linh Vũ (Q. Nhơn), Hh.  
kim Lượm (D. Tường), Văn thi  
Bình Vân (Sg), Ir. chí Thiện (Hué)  
Phan minh Hồ (KBC 3308), Lê  
xuân Thành (Đà Nẵng), Bùi duy  
Quang (C. Thơ), Tr. văn Tân (D.  
Tường), Ng. hưu Thoại (Đà Lạt),  
Dương Bình (N. Trảng), Mai văn  
Khang (N. Trảng), Ng. thi K. Nga  
(Pleiku), Tr. văn Bon (KBC 6911),  
Quách thi Hồng Hà (B. Tuy), Lê  
đình Cường (KBC 4552).

Trong ít ngày nữa, chúng tôi sẽ  
xin gửi tới các anh các chị những  
tài liệu cần thiết liên hệ đến cơ sở  
hoạt động của chúng ta.

# SƠ TAY SINH HOẠT

## ÂN NHÂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BÓNG HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Sau gần hai tháng vận động, chương trình Học Bóng Nhóm HTN và Tuần Báo Đời đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm trong nước. Ngoài một số các vị yêu cầu được àn danh và giúp đỡ chương trình Học Bóng một số tiền nhất định từ 1 ngàn tờ; 10 ngàn đồng, sau đây là quý vị ân nhân đã đồng ý cấp một học bổng 12 tháng cho các học sinh và sinh viên nghèo được Ủy Ban Học Bóng HTN và Tuần Báo Đời giới thiệu :

- 01) Bà Bác sĩ Hoàng Văn Đức cấp một học bổng toàn phần.
- 02) Luật sư Lê Trọng Quát cấp một học bổng toàn phần.
- 03) Dân Biểu Nguyễn Mạnh Đồng cấp một học bổng toàn phần
- 04) Ông Đỗ Cường Duy cấp một học bổng toàn phần.
- 05) Ông Đoàn Văn Cầu cấp một học bổng toàn phần.
- 06) Giáo sư Lê Bá Kông cấp một học bổng toàn phần.
- 07) Giáo sư Nguyễn Hữu Đức cấp một học bổng toàn phần.
- 08) Ký giả Thanh Thương Hoàng cấp một học bổng toàn phần
- 09) Ký giả Vương Hữu Bột cấp một học bổng bán phần.
- 10) Nhà Văn Cung Tích Biền cấp một học bổng bán phần.



- 11) Ông Nguyễn Đức Kiêm cấp một học bổng khuyến khích.
- 12) Ông Bà Hồng Hưng cấp một học bổng khuyến khích.

(CÒN TIẾP)

### TRIỂN HẠN NHẬN LỜI HỨA GÓP VỐN CHO CƠ SỞ NHÂN CHỦ

Tính cho tới ngày 24 tháng 4 năm 1971, Ủy Ban Điều Hành Cơ Sở Xuất Bản và Báo Chí Nhân Chủ đã nhận được lời hứa góp vốn của trên 2100 cồ phần. Tuy nhiên, trong số những lời hứa góp cồ phần đã có vị hứa góp tới 400 cồ phần tức là vượt khỏi mức giới hạn tối đa uân thè theo yêu cầu của một số thân hữu và nhất là để giữ đúng các qui định của bản giao ước tương thuận góp vốn đã được thành lập, Ủy Ban ĐHCSX BBC Nhân Chủ buộc lòng phải từ chối số cồ phần vượt trội mức án định kè trên. Do đó, tổng số cồ phần hứa góp mà Ủy Ban nhận được cho tới nay vẫn ở mức trên một ngàn tám trăm cồ phần tức là vẫn chưa đạt tới mức tối thiểu dự trù. Mặt khác, theo ý kiến của một số thân hữu, Ủy Ban đã đồng ý để các thân hữu và nhóm viên trên toàn quốc có thể đóng góp tùy theo khả năng và kéo dài thêm thời hạn để có thể có thêm nhiều hưởng ứng. Vì vậy, thay vì chấm dứt vào cuối tháng 4-71 như đã định, thời hạn nhận lời hứa góp vốn sẽ được kéo dài tới hết ngày 15-5-71 là ngày chót.

## Hộp thư CHƯƠNG TRÌNH HỌC BÓNG

Ủy Ban Học Bóng Nhóm HTN và Tuần Báo Đời mới nhận được hồ sơ xin học bổng của các em học sinh có tên sau :

- 24) Lê Kim Dũng (Saigon)
- 25) Lê Minh H. Thái Nguyễn (Sg)
- 26) Nguyễn T. Bích Ngọc (KNH)
- 27) Đặng Thị Tư (K.H)
- 28) Lê Công Định (K.H)
- 29) Bùi T. Ngọc Lan (T.G)
- 30) Trang Thế Trọng (SG)
- 31) Trang Thế Kiệt (SG)
- 32) Trang Thế Hùng (SG)
- 33) Trương Ba (SG)
- 34) Nguyễn Bá Phong (SG)
- 35) Nguyễn Tiến (SG)
- 36) Phùng Mạnh (SG)
- 37) Nguyễn Văn Khanh (SG)
- 38) Vũ Anh Tuấn (SG)
- 39) Tô Văn Tài (K.H)
- 40) Võ Nam (SG)
- 41) Lê Minh Hoàng Thái Sơn (SG)
- 42) Hoàng Thủ (CB)
- 43) Trần Xứng (QN)
- 44) Nguyễn Đình Hòa (Huế)
- 45) Võ Phước (HP)
- 46) Võ Xí (HV)

Đơn xin của các em sẽ được gửi xét trong thời khoảng từ nay tới trung tuần tháng 5/71. Để việc xét duyệt nhanh chóng, các em xin đừng gửi hồ sơ khỏi bị chậm trễ, xin các em lưu ý bồ túc hồ sơ ngay từ bây giờ nếu xét thấy còn thiếu.

Chúng tôi xin nhắc lại, hồ sơ gồm các thành phần sau :

- 1 đơn xin (tự do) gửi cho Ủy Ban Học Bóng Nhóm HTN và báo Đời
- 2 tấm hình khò 4x6
- 1 Khai sinh hay trích lục khai sinh
- Các giấy tờ cần thiết khác về gia cảnh (nếu có)
- Đơn xin và tài liệu bồ túc hồ sơ xin gửi cho ông Vũ Thế Ngọc tờ soạn tuần báo Đời, 143-145 Công Quỳnh-Sài Gòn.

## đấu tranh cho đời

(tiếp theo trang 4)

Sau hết, cuộc hội thảo chót sẽ đặt ra với một số cá nhân được coi là có thê ứng cử vào các chức vụ Tổng Thống và Phó Tổng Thống, vấn đề Đường Hướng Phát Triển Quốc Gia Trong Tương Lai. Trong dự tính của chúng tôi, những người được mời tham dự cuộc hội thảo này sẽ gồm qui vị Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Dương Văn Minh, Trần Văn Hương, Trần Ngọc Ninh, Vũ Văn Mẫu. Nhưng vì hoàn cảnh riêng của mỗi vị trên có thê gây trở ngại tới việc tổ chức một cuộc hội thảo tại tòa soạn báo Đời, đồng thời cũng để giữ đúng lệ độ với những người lãnh đạo quốc gia hoặc sẽ nhận vai trò này trong tương lai cuộc hội thảo sẽ được tổ chức với một hình thức đặt biệt hơn. Chúng tôi dự tính sẽ gửi tới qui vị trên một số câu hỏi liên quan tới các chính điểm của vấn đề được nêu trên. Nói cho đúng, thi thay vì tổ chức hội thảo, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn rộng lớn để thu gop ý kiến của nhiều nhân vật về cùng một vấn đề.

Chúng tôi hy vọng rằng công việc của chúng tôi sẽ được mọi người sẵn sàng giúp đỡ và hy vọng rằng công việc đó sẽ đem lại cho bạn đọc của Đời một sự hiểu biết hữu ích về các vấn đề tương lai của chính đất nước và bản thân mình.

ĐỜI.

## của Đại Cường Giai đoạn hòa bình

(TIẾP THEO TRANG 23)

nghệ nội địa. Cả Nga Tàu đều có cơ hội hơn Mỹ là họ đủ điều kiện tiêu diệt các thế chống đối trong nội bộ còn Mỹ thì không. Bởi đó kế hoạch dùng kinh tế để chi phối các miền thuộc Nga thuộc Tàu sau này của Mỹ chưa chắc đã thành tựu nổi. Không thành tựu nổi thì mặc nhiên Mỹ phải ở vào thế cô lập trên thế giới, lúc đó mới là lúc Mỹ phải phản ứng quyết liệt. Và nguy hiểm sẽ đến với toàn thể thế giới.

Chắc người Mỹ cũng phải biết điều đó, bởi đây trong khi họ chia ảnh hưởng cho Nga Tàu họ cũng phải giữ lại những khu vực ảnh hưởng nằm ở các địa điểm chiến lược quan trọng của thế giới. Thế nhưng những địa điểm này cũng khó giữ vững nếu Mỹ không để phòng tinh cách thiên biến vạn hóa của một cuộc chiến tranh nhân dân do CS chủ trương.

Vì thắng được chiến tranh nhân dân bay không ở các nơi trong vòng ảnh hưởng của Mỹ, không thể trông vào khả năng của Mỹ, mà phải trông vào dân chúng địa phương. Nếu người Mỹ cứ còn quan niệm lỗi thời như đã có trước nay về vấn đề cướp quyền của người Việt, không dám nhìn thẳng vào nhu cầu cách mạng và chủ động của các Dân tộc nằm trong ảnh hưởng Mỹ thì Mỹ khó tránh khỏi thảm họa như đã nói ở trên.



Thể nghĩa là thế nào? Tình yêu đã thăng hoa, đã bay vút lên cao như 1 thứ đàng được chiếm ngưỡng sùng bài hay Tình Yêu bỗn ra đi để cho những kẻ yêu đương ở lại phải chịu những nỗi đau đớn ê chề? Động từ « vỗ cánh » không bao hàm 1 ý nghĩa rõ rệt là bỗng.

Hình tượng phải được sử dụng với mức độ thật chính xác chứ không thể hàm hồ, xô bồ được. Nếu không nắm vững qui luật này nhà thơ sẽ bị mang tiếng là đã cố ý nán nốt gọi dưa để nặn ra cho được những từ ngữ khác đời nhằm kích động ám tượng và cảm giác của người đọc hơn là đưa lại cho họ 1 thu hoạch gì về tình cảm và tư tưởng. Ngôn ngữ nghệ thuật do đó thiếu trong sáng hơn nhiều. Và như vậy có thể nói là chỉ có những xác chữ vì lời thơ thi bỗng bầy, kiêu kỳ, nhưng nội dung có chỗ trống rỗng đến vô nghĩa.

Có dịp chúng tôi sẽ bàn lại vấn đề này kỹ hơn nữa.

# Nói chuyện với Đầu Gối

(TIẾP THEO TRANG 50)

sư thi sĩ) : « Người thi sĩ xuất thân thường có phong thái khác thường đó. Họ nói rất ít mà nói rất nhiều. Họ nói rất nhiều mà chung quy họ như chẳng thấy gì hết. Họ nói cho họ mà như nói hết cho mọi người. Nói cho mọi người mà cơ hồ như chẳng bận tâm gì tới chuyện thiên hạ nghe hay là chẳng nghe. »

Sau khi đọc lá thư của 1NL tôi liền tìm đến người bạn của tôi là em ruột BG. Thiếu tá V. để tìm hiểu sự thật nằm ở nơi đâu. Anh này cũng đeo kính trắng như BG đặc biệt có vún trán rộng mông mènh, cặp mắt sâu thẳm và thường ngồi một mình khóc ròng mỗi khi nhớ đến người em trai đã tử trận.

Sau khi đọc bức thư xong anh ta lắc đầu và nói rằng: « Nếu muốn công kích BG thì dễ quá. Cứ lôi cuộc sống vật chất rất bần của BG mà công kích thì ai cũng chịu ngay. Nhưng nếu cắt xén câu chuyện ra từng mảnh vụn như thế này để công kích BG thì tệ quá nguy hiểm quá và dễ gây ngộ nhận cho độc giả quá rồi anh kể cho tôi nghe :

Có một dạo, BG ở trọ trên 1 căn gác và ăn cơm tháng. Ngày ngày có 1 chú bé con làm công 1 tiệm ăn xách cơm đến cho BG. Một hôm thấy BG đi vắng, đứa bé đã đe già mèn cơm ngay trước cửa. Hôm sau đến, thấy già mèn cũ vẫn còn cơm và BG vẫn còn đi vắng, đứa bé đã sấp già mèn cơm mới kể tiếp già mèn cơm cũ ngày hôm trước và cứ thế, đứa bé đã sấp 1 dọc già mèn cơm theo thứ tự cũ, mới. Mấy ngày sau, BG đi về, ông ta bèn lừa già mèn cũ nhất mà ăn và cứ thế ăn dần cho đến già mèn cơm mới nhất. Bất cứ 1 người nào nhìn vào hành động ấy của BG cũng quả quyết ngay rằng BG điên chứ không ai nghĩ rằng BG đã đọc cuốn « Phương pháp Tân Dưỡng Sinh » của Osawa, ông này truyền thuyết rằng cơm càng nguội, càng lên men mốc thì càng bồ và càng chữa được nhiều bệnh.

nhiên vậy. (ĐÓI bắn thảo và đồng thời ĐÓI được sửa chữa).

B.G khi đến ngủ nhờ nhà ai thì người bạn ấy phải là chỗ chí thân, Việc B.G « ra về sáng ngày hôm sau thời thời trong bộ quần áo của người... » thì dễ hiểu quá vì bộ đồ của người bạn sạch hơn bộ đồ của B.G và B.G đã nhờ khéo vợ bạn sai chí Sen giặt hộ đồ cho B.G. Trưởng hợp sau khi giặt xong người bạn không mang đến đòi, có nghĩa là người bạn này hoặc bằng lòng đánh đổi hai bộ cách mì nhau hoặc bằng lòng ủng hộ B.G bộ cảnh sạch và tốt — tương đối — của mình chứ B.G không tham. B.G không bao giờ thích mặc đồ tốt, thật tốt, đắt tiền. Anh Tuế Viễn đã tặng BG một sợi mì vàng, chứ nếu tặng BG 1 bộ côn lê hoặc 1 cái sợi mì trắng thì BG đã chẳng bao giờ nhận. Ai là bạn của BG mà lại không biết mấy chuyện đó ? »

Thiếu tá V. lần lượt giải thích cho tôi những chuyện còn lại trong lá thư của 1NL qua nét nhìn đó về BG. Thiết tưởng tôi không cần phải viết thêm dài dòng vì đến đây thì quý vị độc giả đã nhận thấy vẫn đề được sáng tỏ dần ra...

BG là một cái bóng quá lớn như anh Cung Tích Biền đã viết và tôi tự nhận mình không đủ bản lĩnh và tư cách viết về BG. Tôi chỉ xin trình bày những điều mắt thấy, tai nghe (tuy có thể mắt tôi thấy lờ, tai tôi nghe lờ !)

Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu với độc giả bài Apollinaire, BG viết trong « Sương Bình Nguyên » và gần đây đã trích đăng trong « Đi vào cõi Thơ ».

Ta đã hái hành lá cây thạch thảo, Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi

L'adieu

J'ai cueilli ce brin de bruyère  
L'automne est morte souviens t'en  
Nous ne nous verrons plus sur terre  
Odeur du temps brin de bruyère  
Et souviens, toi que je t'attendo.  
Và nhớ nhé ! ta đợi chờ em đó.

Bài thơ vắn vẹn chỉ có 5 câu. Năm câu phiêu hốt mang nhiên nỗi giữa nền thi ca Tây Phương Hiện Đại, năm câu cũng đồ sộ như toàn khối Đường Thi Trung Hoa hay mấy vần từ tuyệt của một Thái Hồ.

Ta đã hái hành lá cây thạch thảo  
Em nhớ cho, mùa Thu đã chết  
rồi  
Chúng ta sẽ không tạo phùng  
được nữa  
Mang trùng lai không có ở trên  
đời  
Hương thời gian mù thạch thảo  
bốc hơi  
Và nhớ nhé ! Ta đợi chờ em đó.

Điều ra làm sáu câu, tôi có  
nhạy này. Nhưng không biết  
chim sao. Cái chất đậm nhiều  
ngất trong bài thơ Apollinaire  
ngay từ khứ hết mọi lối diễn diễn  
đã, diễn tinh, diễn thể. Cứ  
lại một trào xem sao :

Ta đã hái hành lá cây thạch thảo  
Em nhớ cho mùa thu đã chết  
rồi  
Đừng ta sẽ chẳng nhìn nhau  
trên đất nữa  
Hương thời gian hành thạch  
thảo ti hon  
Và nhớ nhé ! ta đợi chờ em nhé.  
Ông lạm gọi là được.

Nếu ta đem bài thơ bát ngát  
kia đặt vào giữa nguồn thơ meadow  
móng của Apollinaire át ta đám dịch  
nó ra làm lục bát Huy Cận, lục  
bát Nguyễn Du, hoặc thất ngôn Du  
Nguyễn :

Đã hái hành kia một buổi nào  
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ  
bao  
Thu còn sống sót đâu chàng nữa  
Người sẽ xa nhau suốt đời chào  
Em nhớ anh quên và em cũng  
Quên rồi khoảnh khắc rồng xuân  
xanh  
Thời gian đất nhật mờ năm  
tháng  
Tuế nguyệt ta đã nhị hoán tam.

Dịch như thế là diễn giải một  
mùi hương ẩn tàng trong nếp gấp.  
Nhưng đâu có cần gì. Nếu như can  
thi từ cứ buông bừa but mục, viết  
bừa thơ :

Mùa thu chết liều nhớ chẳng em ?  
Đã chết xuân xanh suốt b้อง thăm  
Đất lạnh quy hồi thời hép dịp  
Chợ nhau trong Vịnh Viễn Nguội  
Quên  
Thấp thoáng thiên quang mờ  
mành dường



Trong Quần Đôi chúng tôi gọi  
các anh lính Nhảy Dù là thiên thần  
mùi đó, thì trong văn chương các  
anh có thể gọi BG là thiên thần  
của Thi Ca, được lâm. Tuy nhiên  
BG chẳng bao giờ khoái được gọi  
như vậy, vì ông chỉ « buông bừa  
but mục, viết bừa thơ ».

BÙI GIAO DÃ



● MỘT NGÀY  
CÓ HAI CHUYẾN BAY

SAIGON –  
ĐÀ NẴNG

● MỘT CHUYẾN :

SAIGON – HUẾ

Bằng Phản Lực Cơ BOEING 727

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

## TÂM SỰ BẢN ĐỒI

### Một ý nghĩ nhỏ

Trước đây bốn năm tháng có hai mẹ con bị quân nhân Hoa kỳ hiếp ở Bình tuy. Sau đó có biểu tình chống đối đòi bồi thường, đòi trừng trị kẻ phạm pháp. Cách đây một tháng khi em học sinh Minh bị một quân nhân Hoa kỳ bắn chết tại Qui nhơn cũng có biểu tình đòi tên Mỹ sát nhon và yêu cầu trừng trị quân nhân Mỹ. Sau đó đòi ba ngày có một số chính khách ở Saigon nhảy vào án có bằng cách tuyên bố ủng hộ lập trường tranh đấu của học sinh Quinhor (Chắc chắn không có một người Việt nam yêu nước nào lại không đồng ý về việc làm của các em học sinh nên không biết các ngài tuyên bố với mục đích gì?)

Vấn đề một số quân nhân đồng minh gây tai nạn cho đồng bào đã đang và còn sẽ xảy ra (dùn Hoa kỳ có rút hết quân và chỉ để lại một số đồn trú tại Saigon và Cam ranh). Và chắc chắn những cuộc biểu tình tương tự sẽ còn xảy ra. Nhưng có điều đáng nói hơn là trên toàn quốc hiện nay chắc chắn có nhiều vụ tương tự như hai vụ trên đã xảy ra mà không hề được ai lưu ý.

Chúng tôi xin kêu lại một tai nạn vô cùng rùng rợn mà chúng tôi đã chứng kiến để làm cái cớ dẫn đến một đề nghị thô thiển trong vấn đề trừng trị các quân nhân ngoại quốc vô kỷ luật.

Ông Trần Bảng, căn cước số 4443963 cấp tại An túc ngày 21/7/70 chở vợ là bà Nguyễn thị Hai trên một chiếc xe Honda di chuyển trên đường An túc về Qui nhơn. Khi đi đến xã Bình giang (cách Qui nhơn 55 km) thì bị một chiếc xe Hoa Kỳ chở dầu chạy hướng Qui nhơn An túc từ chiên lái qua

phía trái của chiếc người chồng (người vợ sợ nhảy xuống trước, thoát chết) Tai nạn xảy ra chừng mươi lăm phút chúng tôi có mặt. Sau khi xem xét các dấu vết để lại trên đường, sự bình thường của người tài xế, tình trạng xe, các giới chức Việt Nam có cũng như mọi người đều cùng nhận xét tai nạn xảy ra không phải do một sự rò rỉ ngoài ý muốn của tài xế. Thế nhưng quân nhân Hoa kỳ gây tai nạn không hề chịu ký trong một văn kiện nào do cảnh sát Việt Nam lập và họ ung dung đi theo xe quân cảnh Hoa kỳ. Nhân viên Cảnh sát tại Chi Cảnh sát Bình Khê cho biết họ không có quyền giữ các quân nhân đồng minh phạm pháp quả tang. Dĩ nhiên sau đó quân nhân trên khai thế nào, biên bản do quân cảnh Hoa kỳ thiết lập ra sao (không bao giờ và một giới chức VN ký kẻ phạm pháp có bị trừng trị tương xứng hay không có lẽ chỉ có trời biết).

Nhà vự này, vấn đề chúng tôi mạo muội đặt ra cho những ai có quyền hạn và tinh thần yêu nước là: Tại sao một quân nhân ngoại quốc phạm pháp quả tang tại đất nước này lại không bị chính quyền VN câu lưu ngay và sau đó xét xử.

Chắc có người trả lời: VN cũng nước có quân tham chiến ở VN đã ký một thỏa ước cho các quân nhân ngoại quốc được hưởng đặc miễn tài sản, chỉ chịu sự thẩm cung và xét xử của tòa án nước liên hệ. Như vậy vấn đề cần phải được đặt ra một cách cấp thiết là: Quốc hội và nhân dân VN phải tranh đấu làm sao cho có được một thỏa ước khác thể hiện chủ quyền quốc gia bằng cách qui định rõ hơn về việc lập biên bản, thẩm cung (ra biên bản cũng do đối bên thỏa thuận, cũng ký tên v.v...) và thủ tục xét xử (ít ra cũng có luật VN biện hộ cho nguyên cáo không thể để cho người ta tự ý xử sao cũng được).

Đây là một sự tranh đấu cam go nhưng hợp tình hợp lý. Những người đứng ra tranh đấu chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của đồng bào.

Chúng tôi trộm nghĩ: khi đồng bào ta bị tai nạn, bị ăn hiếp, chúng ta không tìm bắt thủ phạm bỏ lử mà lại hô hào trừng trị phạm nhân không do chúng ta xét xử, chẳng khác nào nước đồ đầu vịt. Qui vị thức giả nghĩ sao?

TRỊNH THIỀN TÚ  
(Hội đồng Tỉnh Bình Định)

## HỘP THƯ TÒA SOẠN

● CHU KHA UYÊN (Thông Tây Hội): Đã nhận được thư Ủy ban. Cố viết đều đặn đi. Có bài nào mới cứ việc gửi về tòa soạn. Thành.

● MỘT SỐ QUÂN NHÂN KBC 3177: Bài đang xem. Nếu được刊登.

● HUỲNH HÀO (Quảng Ngãi): Chứng nào tìm được những số báo ông thiếu, chúng tôi sẽ cho gửi tới địa chỉ ông ghi trong thư. Vẽ việc xin học bằng cho TX, chúng tôi đã chuyển hồ sơ qua tiều ban học bằng. Xin ông theo dõi phần thư tín nơi mục Sinh Hoạt Nhóm III/N.

● Tòa soạn vừa nhận được bài và thư của các bạn có tên sau:

Lê minh Liệt (Vĩnh Long) Hoàng Hà (kbc 6630) Ngô quang Hưng (Pleiku) Trần quang Thiếu (kbc 6143) Đoàn kế Tường (Quảng Trị) Nguyễn Dương (kbc 4852) Trần mộng Hoàng (Vĩnh Long) Thanh nhật Thành (kbc 6559) Võ văn Hiệp (Nha Trang) Phù Sa Lộc (kbc 3663) Lê Tường Uyên (kbc 3142) Nguyễn Hà (kbc 4487) Thoại (Phan Rang) Nguyễn Hòa (Qui Nhơn) Phạm việt Cường (Saigon) Lê Sa (Phan Rang) Vương phong Lan (Long Xuyên) Trần kim Song Nhị (Saigon) Khuê việt Trường (Nha Trang) Đặng trường Sơn (?) Trường hàn Vi (Tân Trụ). Xin các bạn chờ tin trong các số báo tới.

# Phụ huynh học-sinh

nên khuyên con em  
đánh răng buổi tối



Thật thê !

Đánh răng buổi tối là một phép  
vệ-sinh thường-thức quan-trọng:  
không đánh răng trước khi đi ngủ,  
là khuyễn-kích và dung-dưỡng sâu răng  
phá răng, hại nướu.

**Hynos** PHOSPHATÉ giúp các em bảo-vệ  
sức khoẻ hâm răng



Nuôn răng tươi tốt, nhớ dùng **Hynos**