

79

Wason
DS 531
D 6424
cut

QUẢNG NGÃI *nghiã* thuận



ĐỜI

79

ĐẶC BIỆT : NGHĨA THỰC QUẢNG NGÃI

- BÁO ĐỜI VIẾNG THĂM Q. NGÃI NGHĨA THỰC huỳnh và bích ghi
- NHỮNG NGƯỜI LÀM NÊN LỊCH SỬ thiencan
- PHÉP LẠ DO CON NGƯỜI bútthép
- DANH NHÂN XỨ QUẢNG : TÀ QUÂN LÊ V. DUYỆT phạmtrungviệt

2

CHÁNH TRỊ

- CỘNG SẢN TRONG NHÓM HTN VÀ TÒA SOẠN BÁO ĐỜI đời
- NGỎI NỔ CHIẾN TRANH Á CHÂU ĐÃ CHUYỂN VÀO HỒI QUỐC lýđạinguyễn
- CÁC LÃNH TỤ SINH VIÊN SAIGON lãothon
- CALLEY — MỸ LAI, MỘT VỤ ÁN BI THẨM đời
- CẢM ƠN CHIẾN TRANH tède
- VĂN CHUYỆN CHUỘT BÌNH ĐỊNH đời

3

VĂN NGHỆ

- BÁ ĐẠO nguyễnthuylong
- CHUYỆN TÌNH Erich Segal — phanlêthanh dịch
- TÔI ĐI HỌC : GUNTER GRASS cõlũy dịch

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI ● THƠ ĐỜI ● SINH TỬ PHỦ ● TRANG THƠ
- ĐÒNG ĐỜI ● TÍNH SỐ ĐỜI ● ĐỜI MUÔN MẶT ● SINH HOẠT NHÓM HTN ● ĐỜI LÀM CẨM.

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 79	TUẦN LỄ TỪ 22-4-1971 ĐẾN 29-4-1971
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TÙ[?] và nhóm Sống	GIÁ 50đ	Giao dịch quảng cáo Hồi ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

dấu tranh cho đời

Cộng Sản trong Nhóm H.T.N và tòa soạn tuần báo Đời ?

Một viên chức cao cấp vừa báo cho người chủ trương tuần báo Đời hay rằng hiện cán bộ CS đã len lỏi vào tòa soạn báo Đời và Nhóm H.T.N. Cũng theo viên chức trên, cơ quan an ninh đã có chứng liệu rõ ràng và những chứng liệu này do quân đội VNCH tịch thu được trong một cuộc hành quân.

Trước nguồn tin ấy, chúng tôi cần phải đặt ra một vấn đề đối với Nhà Nước: đó là sự xét định thái độ trước từng tập thể công dân.

Chúng tôi nghĩ rằng khi báo cho người chủ trương tuần báo Đời sự việc trên, đều muốn dẫu không, người ta đã có phần nào tin tưởng đó là điều có thực. Tất nhiên chúng tôi không được quyền đòi hỏi Nhà Nước phải nghĩ ngược lại, phải tin tưởng tuyệt đối rằng tòa soạn tuần báo Đời và Nhóm H.T.N không hề bị CS xâm nhập. Nhưng theo chúng tôi thì những tài liệu tịch thu được trong một cuộc hành quân không thể khai thác như một loại tài liệu hoàn toàn có giá trị, không cần phải phối kiềm lại về tính chất chân xác. Nếu chỉ dựa vào những tài liệu đó để đi ngay đến kết luận như đã có, chúng tôi e rằng người ta đã quá hasty, nếu không muốn nói là sơ sót và lầm lẫn.

Bởi, tại sao người ta lại không nghĩ rằng đây có thể là những chứng liệu nguy tạo của chính đối phuơng với mục đích gây khó khăn cho hoạt động của một tập thể công dân có lập trường quốc gia rõ rệt.

Chúng tôi tin rằng những mưu mạo vặt này không phải là quá khó đối với đầu óc thông minh của những người có trách nhiệm. Nhưng theo chúng tôi, sở dĩ có sự tin ngay vào các chứng liệu, chỉ vì người ta thường có một thói quen tai hại. Đó là thói quen nghĩ xấu về những tập thể thường có những thái độ cứng đầu đối với Nhà Nước, bất kể thái độ cứng đầu ấy đã bắt nguồn từ những lý do hết sức chính đáng và thể hiện một tinh thần phung sự quốc gia tích cực. Chúng tôi hiểu rằng đã hơn một lần, tòa soạn tuần báo Đời cũng như Nhóm H.T.N đã có những hành động gây khó chịu cho một số giới chức trong các cơ quan Nhà Nước. Nhưng không phải vì thế mà người ta đã có lý do chính đáng để tin tưởng ở những tài liệu chưa có gì bảo đảm là xác thực. Hành động này, nói cho đúng, đã chỉ thể hiện một sự thù hận ngầm nén vội vã ném lẩy một cơ hội tốt để hoặc sẽ tiến tới một cuộc trả thù hoặc ít hơn nữa là để tự đánh lừa rằng đường lối của tuần báo Đời cũng như Nhóm H.T.N không hề có tính cách xây dựng.

(XEM TIẾP TRANG 33)

Ngày thứ hai 29-3-71, đúng giờ sáng chiếc phản lực cơ tối tân nhất của EVN đã phi truồng Tân Sơn Nhất. Một giờ 5 phút sau, phi cơ hạ cánh xuống phi trường Đà Nẵng. Một chiếc phi cơ DC3 đã chờ sẵn tại Đà Nẵng đưa chúng tôi đi Quảng Ngãi. Khoảng 11 giờ phi cơ đáp xuống phi trường Quảng Ngãi.

Cái gọi là «phái đoàn» báo Đời gồm ba người, Chu Tử và chúng tôi, hai đứa thực tập sinh kỹ thuật tại báo Đời với thành tích sáng ngời là từ khi thực tập tôi này chưa hề viết được một bài đăng báo Đời trong khi các sinh viên thực tập khác thì viết liên miên trong mục «Đời muôn mặt». Lần đầu tiên được ông Chu Tử cho đi «tháp tùng» trong chuyến đi Quảng Ngãi hai đứa chúng tôi quan niệm vai trò phòng viên tập sự của mình một cách rất giản dị và chúng tôi khỏi phải nghe ngóng ghi chép gì cả. Phần viết bài tường thuật cuộc viếng thăm đã có «báo» Chu Tử (chúng tôi coi ông như cha và vẫn gọi ông bằng ba). Sứ mệnh duy nhất của chúng tôi trong cuộc viếng thăm này là để ném kẹo mạch nha Mộ Đức, kẹo gương Thu Xà hai thứ kẹo nổi tiếng do Quảng Ngãi sản xuất.

Thơm ngon như món mạch nha
Ngọt qua đường phèo, thơm qua
đường phèo

(dân ca xứ Quảng)

Ra đón báo Đời lại phi trường có ông Nguyễn Liệu hiệu trưởng Nghĩa Thục Quảng Ngãi cùng các vị sảng lập viên, giáo sư v.v. của Ng Thục. Về tối khách sạn, chúng tôi chưa kịp rửa mặt, thay quần áo, đã bị bে lên xe, đưa tới nhà chủ Liệu dự bữa cơm trưa cùng đồng đảo các giáo sư và một số thân hữu.

3 giờ chiều chúng tôi viếng thăm Nghĩa Thục.

Nghĩa Thục Quảng Ng. cách tinh lý hai cây số về hướng Nam, sát ngay quốc lộ đối diện với một ngọn núi nhỏ, núi Thiên Bút mà các tài nhân mặc khách Q. Ngãi đặt tên là núi Thiên Bút Phè Vàn (Núi trời về mây) Thiên Bút vì hình núi tròn trịa, đỉnh nhỏ tua tua cây cối xanh rợp như ngọn bút lông. Phè ván vì vào buổi sáng sương mù bốc lên

BÁO «ĐỜI» VIẾNG THĂM QUẢNG NGÃI NGHĨA THỤC



HUỲNH và BÍCH ghi

đến tiếp tục bừng, tủi nhục biết bao !

Chú Liệu giới thiệu Chu Tử với các vị trong ban Quản Trị, ban Giám đốc, các vị giáo sư rồi đến lượt giáo sư Thúc phụ tá hiệu trưởng, nghị viên hội đồng tỉnh Quảng Ngãi, thuyết trình cho Chu Tử nghe về cơ cấu tổ chức Nghĩa Thục, những khó khăn mà những người chủ trương Nghĩa Thục đã gặp, đã vượt đe xây dựng lên Nghĩa Thục Quảng Ngãi, với hai bàn tay trắng, chỉ bằng ý chí cường quyết và lòng tin tưởng. Trường có hơn 100 giáo sư, không ai chịu nhận một khoản thù lao nào, có 1800 học sinh, Không phải nộp bất cứ một khoản học phí nào, Ông Thúc cho biết, khi trường khai giảng, đã có gần 4000 đơn xin nhập học, trường phải gạt trước mắt loại bỏ bỏ ngót hai ngàn đơn của các em học sinh

Sau phần thuyết trình của giáo sư Thúc, đến lượt Chu Tử thư chuyện với các giáo sư. Ông nói ngắn nhưng giọng ông đầy xúc động và những lời ông nói là những lời tâm huyết. Đại khái ông nói : «Tôi xin phép các anh cho tôi được nói lòng cảm phục của tôi đối với công cuộc các anh đã thực hiện. Trước khi ra đi, tôi tin tưởng 1 phần, thì tới đây tôi tin tưởng 100 phần. Tôi tin Nghĩa Thực Quảng Ngãi là đốm lửa khởi đầu cho đám cháy rừng vĩ đại, đám cháy rừng sẽ đốt cháy hết mọi rơm rác, xú uế của đất nước này, đám cháy cách mạng sẽ đổi mới bộ mặt đất nước này. Tôi tin chỉ ở những tỉnh cǎn cỏi, khác khõ như Quảng Ngãi đây, chúng ta mới « làm » được một cái gì. Chứ ở Saigon, Saigon sa đọa rồi, các anh đừng trông mong gì những kế tri thức sa đọa của Saigon, những kế tri thức chỉ biết nói suông, trong đó có tôi. Tôi tin Quảng Ngãi Nghĩa Thực sẽ tiếp tục truyền thống bất khuất của Đông Kinh Nghĩa Thực của cha ông ta...»

Sau đó, Chu Tử ra sân trường nói chuyện với các em học sinh. Đề các em khỏi phải đứng lâu dưới nǎng, Chu Tử nói vài lời vắn tắt nhưng chân thành : «Ông hứa sẽ dành quãng đời còn lại cho Quảng Ngãi Nghĩa Thực. Đề bắt đầu, ông tuyên bố báo Đời sẽ cấp phát 16 học bổng hàng tháng cho 16 học sinh xuất sắc nhất, nghèo nhất, có lý tưởng nhất, trong số 16 lớp của Nghĩa Thực».

Chu Tử dứt lời, một đại diện học sinh lên máy vi âm đáp từ. Lời lẽ rất chững chạc. Câu làm cho Chu Tử khoái nhí nhất là câu này : «Nghĩa Thực Quảng Ngãi đã đón tiếp nhiều quý khách tới thăm trường nhưng chưa bao giờ chung chầu vui mừng sung sướng bằng lần này, được đón tiếp bác...»

Tới Quảng Ngãi Chu Tử không phải chỉ có bồn phận nón, mà còn có bồn phận ăn; ăn mỗi ngày 5 bữa từ Đại yến tới tiểu yến. Sau khi viếng thăm trường chúng tôi trở về nhà chú Liệu dự bữa «đại yến» với mấy chục giáo sư.

Ăn vội ăn vàng, vì tới 8 giờ tối Chu Tử phải rời dự cuộc hội thảo với các giáo sư và một số thân hữu

tại một nhà hàng. Gọi là hội thảo và kèm theo tiệc trà, nhưng sự thực cái gọi là «tiệc trà» có đầy đủ thức ăn mặn, từ cua rang muối đến thịt bò bít tết vv... và cái gọi là hội thảo có cả trình diễn ca nhạc, có nữ GS mang kiếng trắng ráo trí thức lèn trình diễn rất điêu luyện. Hơn một trăm giáo sư của trường đều có mặt không thiếu một vị nào. Ngoài ra còn các thân hữu, các nam nữ học sinh leo trèo lên cửa sổ, đứng chật cả lối ra vào, thành ra cuộc hội thảo rất ồn ào náo nhiệt. Đầu các thứ, các loại câu hỏi, câu chất vấn, đã được đặt ra từ câu chất vấn về nhóm Hà thúc Nhơn, tới câu chất vấn về cái lá đa của một sĩ quan được sĩ giáo sư của Nghĩa Thực. Răng báo Đời trong số xuân có treo giải thưởng 100 triệu cho một cuộc đố vui. Đó răng trong ca dao có câu :

Thắng cuội ngồi gốc cây đa
Bỏ trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thi cầm bút cầm nghiên
Ông thi cầm tiền đi chuộc lá đa
Hồi La đá của ai mà qui đến nỗi
phải một ông quan viên cầm tiền
đi chuộc và một ông cầm bút, cầm nghiên đi kè kè bên cạnh.

Vị sĩ quan được sĩ này chất vấn rằng đã viết thư về tòa soạn, giải đáp lá đa đó là lá đa của cô Lữ Văn, tại sao tòa soạn không cho biết là trúng hay trật. Chu Tử trả lời là « trật », lá đa đó chính là lá đa của công chúa Martine con gái Bokassa...

Tới gần 11 giờ đêm, cuộc hội thảo chấm dứt, Chu Tử còn phải đi dự một bữa «tiểu yến» có cháo vịt, có chè, v.v... vừa ăn cháo vừa coi chiếu cuốn phim màu về



lễ buổi lễ khánh thành Quảng Ngãi Nghĩa Thực. Chúng tôi ngắn qua bỏ về khách sạn trước, để mời mình Chu Tử đại diện báo Đời đi coi xi nê. Khi ông lão đáo trả về khách sạn, ông lớn tiếng mắng chúng tôi : «Chúng mày trẻ mà cái lịch sự tối thiểu cũng không có. Tao tuy no tới cổ, mệt rã rời, mà vẫn còn đủ sức ăn hai chén cháo, một chén chè và coi chiếu cuốn phim tới cùng». Chúng tôi yên lặng nhận bài học, với «dâng» lên ông viên thuốc an thần «tranquani» vì đề ông ngủ lấy sức, kéo ngày mai, chắc chắn chương trình «đóng» và «nói» nhất định còn nặng hơn.

Chương trình hôm sau gồm hai phần : buổi sáng viếng thăm các thắng cảnh của Quảng Ngãi, buổi chiều diễn thuyết tại trường với đề tài «kinh nghiệm sống và sáng tác của 15 năm viết văn và bài

Chưa tời tám giờ bác Tùy lái xe tới đón chúng tôi ở sân bay trước khi đi thăm núi Thiên Ấn. Ánh đèn nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi

Bác Trù là một thương gia, sáng lập viên của Nghĩa Thực. Bác có một người con gái và một con rể đều là giáo sư của Nghĩa Thực. Bác là cháu của ông Tường Anh, chủ nhà in của báo Sống trước kia ở đường Ga long, nên bác thương Chu Tử lắm, từ hôm Chu Tử ra Quảng Ngãi bác luôn luôn tự tay lái chiếc Toyota của bác đưa Chu Tử đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Núi Thiên Ấn cách tỉnh lỵ 3 cây số. Từ cầu Trà Khúc đi theo đường Tỉnh lỵ - Trà Khúc - Đèo theo tả ngạn sông Trà Chừng 100 thước, thì tới núi. Đỉnh núi bằng phẳng rộng khoảng 10 mẫu, bốn mặt vuông vắn trông như cái ấn, do đó gọi là Thiên Ấn. Núi Thiên Ấn nằm bên con sông Trà Khúc, các thi sĩ đất Quảng báu mệnh danh cho thắng cảnh này là Thiên Ấn Niêm Hà (Ấn Tròn đóng trên sông)

Đường lên Thiên Ấn xoắn tròn như khuốc, gồ ghề, lồi lõm, đáy đá, hốc, chúng tôi ngồi trong xe mìn sot xa thương cho chiếc xe Toyota và bác Trù, nhưng bác vẫn tình hờ lái xe phẳng phanh.

Thiên Ấn quả là một cảnh thần tiên. Trước tồ đình, có cái sảnh rộng



QUẢNG NGÃI QUÊ TÔI

lêvinhnhinh

Tiếng vỗng nhà ai, nhịp nương cánh gió ?

Chiều mênh mông lời mẹ thiết tha buồn

Xao xuyến động vùng xanh bờ tuồi dại

Nửa đời mờ theo cuộc sống cô đơn

Tôi lớn lên : từ những lời ru dịu

Chữ nghĩa thay - cơm áo mẹ - công cha

Người thường chỉ những giòng sông bóng núi

Đó, quê tình xanh tiếp điệu dân ca

Quê hương tôi, gối đầu lên Đá vách (1)

Ngút Trường sơn, sương sớm phủ lung đèo

Nhạc biền nhớ mây ngàn thương tóc trắng

Rừng chim ca nǎm nghe suối xuân reo

Sông Trà dô, sông Vệ này muôn thuở

Nước giao tình, trăng cửa Đài đêm soi

Cô lùy - trôi lời adô ta» dòng sóng

Muối mầm An kỳ đồi gạo cùi nguồn cao

Con nhớ mẹ những chiếu ngồi đợi giờ

Chi thơm vươn may áo vải An Tây

Và thương em dốc mòn xuyên Thạch Bích
Nón Chợ Đinh nghiêng điềm trăng ngàn cây

Giờ nǎm lặng hồn nửa đời luân lạc
Thèm chuyến tàu tung khói đỗ về ga
Dáng đưa, đón thả dài theo bóng nắng
Kè Hè Nhai, kè Thạch Trận, Long Trì

Mỗi lần đi là một lần lưu luyến
Mây đình trời Thiên Bút rỗi phê vân
Khoai Long Phụng, đường La Ba dành gởi
Chút hương lòng «don» chợ Vạn trao duyên
Tàu hỏa Sa Huỳnh - Trà Câu - Châu Ô
Thôi giã từ Thiên Ấn những đêm trăng
Giọng hò thoảng ngàn Long Dầu Hý Thủỷ
Khuya giăng buồn, cô lái ghé Tam Thương

Ai về lại trên quê nghèo ta nhẫn :
Thương xóm làng, thương mẹ già, con côi
Niềm mong đợi thâu đêm nghe tiếng súng
Quảng Ngãi trăng tình thơm ngọt phúc hương
cau.

(trích QUẢNG NGÃI
NGÀY NAY 1969)

(1) Kè từ câu này đến cuối bài, chữ viết hoa trong câu thơ đều là danh từ địa lý chỉ tên sông núi, các sản phẩm đặc biệt tại Quảng Ngãi.

có nước thi nhà sư trẻ cũng biến mất. Do đó, ở địa phương con truyền khẩu hai câu :

Ông thầy đào giếng trên non.
Đến khi có nước không còn tắm hơi.

Cách tam quan Tô Đình 200th,
có ngôi mộ của Cụ H th.Khang, một chiến sĩ cách mạng kháng Pháp chủ bút nhật báo Tiếng Dân Huế trước kia.. Chúng tôi rủ nhau tới viếng mộ cụ. Chu Tử đứng thử người, nhìn mộ cụ Minh Viên, rồi nhìn về phía sông Trà Khúc, bần thần nói với mọi người : «Chắc chắn, tôi phải viết một cái «húc thư», dặn do

khi tôi chết, thi mang xác tôi lên đây chôn, gần mộ cụ Huỳnh cho đỡ cô đơn. Tôi còn có một ước nguyện, là trước khi chết, viết một tập hồi ký. Ở Saigon, cứ nǎn ná hoài, chả bao giờ viết được, có lẽ tôi phải lên đây, xin Thượng Toa trụ trì chùa này cho tá túc một hai tháng, để hoàn thành cuốn sách...»

Mãi gần trưa, chúng tôi mới cáo biệt Thiên Ấn, trở về tỉnh lỵ, vừa kịp tới nhà Đại úy Tấn, anh ruột của nhà văn Cung tích Biển, dự bữa cơm với mấy chục giáo sư và thân hữu...

(CÔN TIẾP)

Nói với các anh em ở Nghĩa Thục Quảng Ngãi :

NHỮNG NGƯỜI LÀM NÊN LỊCH SỬ'

THIỆN CĂN



Cái tinh thần bất khuất trước mọi uy vũ và kiên trì khắc phục gian khổ của nhân dân Quảng Ngãi đã đóng góp cho lịch sử dân tộc một người anh hùng : Trương Định.

Khi vào Nam, Trương Định mang theo trong máu túy cái di sản thiêng liêng đó. Vì tiếng gọi tha thiết của nhân dân, Trương Định đã cưỡng lại lệnh giải binh của triều đình Huế, cương quyết ở lại lập căn cứ tại Gò Công để tiếp tục kháng Pháp chí «không nỡ ngõi nhìn đất nước chìm đắm vào tay giặc». Tán lồng sơn sắt vì dân vi nước của Trương Định sáng tỏ như mặt trời mặt trăng, con người như vậy ai có thể mua chuộc nổi, thế lực nào mà khiến đầu hàng được ! Máu xương của người anh hùng sinh trưởng ở đất Quảng Ngãi đã là một cổng hiền tốt đẹp để bồi đắp cho núi sông Việt Nam được còn mãi. Vợ tên của Tr Đinh hiền nghĩa cùng với núi sông còn thọ. Trong bài văn tế Tr Đinh, nhà thơ Ng Định Chiểu đã tỏ đúng tâm sự của ông trong hai câu :

«Vì nước tẩm thân đã gởi, còn mãi cũng cam.
Giúp đời cái nghĩa phải làm, nên hư nào ngại.

Cái nghĩa phải làm. Đúng như vậy. Chúng tôi ý thức sâu sắc lối sống «cái nghĩa phải làm».

Và cũng suy nghĩ cả tới cái nghĩa phải làm hiện nay của các anh em, những người cùng quê hương và cũng có giòng máu như Trương Định. Nói như

vậy là nói bằng tim, bằng những lời tha thiết chí tinh, không hề ngụ ý khoe khoang dị huy hay tăng bốc nhau. Kho khao, tảng bốc chẳng ích lợi gì cho ai. Vả lại chúng ta cũng không có thi giờ để làm những việc tẩm phào vô ích kiêu dơ. Trong giai đoạn lịch sử nóng bỏng này, chúng ta như tranh thủ từng giờ từng phút, hết việc nọ đến việc kia dồn dập tới khiến xác mệt, đầu mồi và không được phép dừng chân để nhìn với con mắt tự mãn những thành quả bước đầu đã đạt được. Còn phải cố gắng nhiều, cố gắng mãi, cố gắng mãi không thôi. Mọi người đang chú mắt vào ta, các con em ta đang chờ đợi sự dẫn dắt đúng hướng của cha anh chúng, thế thì chúng ta đâu đã được phép an nghỉ, được phép hài lòng với cái hiện có, đúng như thế chứ ?

Nguyễn Liệu, hiệu trưởng Nghĩa Thục Quảng Ngãi, đã nói với Chu Tử rằng : «Tôi có thể tự hào tôi là người sạch sẽ nhất ở đất nước này. Câu nói đó là câu thốt ra ở miếng một lát có tám huyết, đâm nghẽn đam nói đam làm nói thẳng thừng, sống piết, không ngượng ngùng. Tất nhiên trong đó cũng hám ngụ một chút kiêu hãnh, nhưng là thứ kiêu hãnh dễ mến, dễ thương và đúng như một ống thuốc hồi dương sinh mạch cần thiết giúp cho tác giả câu nói tăng súc mạnh tinh thần để tiếp tục đi nốt chặng đường đã vạch, với đầy gian nguy khó khăn chờ đón trước mặt. Chúa đã phán : «Ta là Sự thật, Ta là Đường Sáng». Phật

đã dạy : «Duy Ngũ độc tôn». Những lời Chúa phán, Phật dạy đều là những lời chân thành từ xưa đến nay các lứa đồ đều tuyệt đối cho là phải, cho là đúng chư chưa hề đặt vấn đề nghi ngờ, nhất là chưa đếm nghẽn đó là những lời huênh hoang, phách

Chúng ta cũng có thể tin lời Nguyễn Liệu, người có đầy thiện chí đang nỗ lực xây dựng nền tảng cho một lớp người mai sau. Thế hệ chúng ta thì vứt đi rồi, không nói làm gì. Trong xã hội đầy rẫy những thối nát bẩn thỉu, tinh thần đã bị phân hóa đến cung cực, niềm tin hẫu như mất hết, thế mà còn có được Ng. Liệu và nhóm anh em ở N.T. Quảng Ngãi là qua là chuyện hiếm. Những cánh sen trong bùn, vẫn thường nghe người này nói, người khác nói : «Tại trong sạch, tôi hy sinh vì dân vi nước» nhưng có thể chỉ che đậy nhiều ẩn ý, và vừa nói xong đã tự thấy ngượng miêng, mặt cui kèm như sụt chúng ta đến và. Thời đại này nguy quân tử nhiều hơn quân tử thứ thiệt, tuy vậy đừng tưởng vàng thau có thể lẩn lút, sớm muộn gì rồi cái mặt nạ, cái màn tưởng giả nhàn giả nghĩa cũng bị lột trần. Mất cái tinh và mộng dại độc lâm.

Một điều cần ghi nhận ở đây là tinh thần của các anh em trong Nghĩa Thục Quảng Ngãi đã đạt mức độ rất cao. Không tiền không thế lực, thiếu thốn đủ thứ tiếc mà anh em đã như có chiếc gậy thần hóa đã thành vàng, dựng lên được một ngôi trường toát đẹp để để dạy miễn phí cho các học sinh nghèo nàn nhân của chiến tranh. Bao người hăng háing sẵn sàng ở các địa phương khác huy động làm những việc ích nước lợi dân như thế để xem có nỗi không nào ! Đến như chính quyền là một cơ quan đầy nhóc những phương tiện và thế lực mà có làm được trò trống gì ra hồn. Cái khó hơn hết thiết yếu là phải biết hạ quyết tâm, phải vì mục đích cao đẹp mà giữ tấm lòng cho bền vững. Cái khó đó, các anh em trong Nghĩa Thục Quảng Ngãi đã vượt đợt rồi. Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều. Còn làm, còn tranh đấu thì vẫn còn những khó khăn nối tiếp nhau lồ mạt. Hiển nhiên khó khăn về vật chất là mồi đe dọa thường trực đối với những kẻ có lòng, và bên cạnh đó lại còn những sự tị hiềm, hoài nghi, phà phách của những bọn người không muốn cho ai làm cái gì tốt đẹp. Đồng kinh Nghĩa Thục và Quảng Ngãi Nghĩa Thục đều gặp khó khăn, nhưng ở mỗi thời đại lại có những khó khăn riêng, cái khó của tiền nhân khác hẳn cái khó của chúng ta. Đồng kinh Nghĩa Thục rõ rệt chỉ lo đổi phò với thực dân Pháp — một loại thù địch để nhận mặt — còn Quảng Ngãi Nghĩa Thục ai đã dám chèo chèo ăn nhân chứ không có thù ?

Trăm điều nghìn điều tóm thành một điều là cái tinh thần của các anh em trong Quảng Ngãi Nghĩa Thục rất đáng được ca ngợi, rất đáng được ủng hộ. Thủ ngài kỹ xem, xã hội VN lúc này như cảnh đời Khuất Nguyên, những con người còn chút niềm si đều muốn di ẩn chừ hơi đầu dấn thân làm cái việc gan đục khơi trong, thế mà nhóm Nghĩa Thục Quảng Ngãi lại dám lanh láy trách nhiệm khó khăn. Ấu đó cũng là một cơ hội để mọi người nhận

ra được rằng có gió cá mập bay cây cung. Tình trạng đất nước thời nát mua rữa, địa phương lại là một miền cản cối khắc ngặt chó ăn đá giàn cỏ, cộng với muôn vàn khó khăn khác thế mà Nghĩa Thục Q.Ngãi vẫn xuất hiện sừng sững như tòa nhà có phép tiên của Chủ Đồng Tú, nếu không do những người có chút tàn huyết với quê hương, với tương lai xứ sở thì còn là gì khác ?

Không nói ngoa, chính các anh em trong Nghĩa Thục Q.Ngãi là những người là nòng cốt lịch sử. Lịch sử được tồn tại, non sông được phồn vinh tươi đẹp không phải hoàn toàn chỉ do những vở công văn nghiệp lấp lùng của những anh hùng, vĩ nhân tạo nên mà có còn gồm cả những đóng góp tích cực của những người hoạt động trong âm thầm, trong bóng tối nữa. Có anh hùng có chiến sĩ tên tuổi thì cũng có anh hùng, có chiến sĩ vô danh. Cái vô danh là cái cao cả đẹp đẽ nhất.

Khi chúng lưng đầu sấp dựng lên Nghĩa Thục Q.Ngãi tức là mọi người đều đã biết rõ mình làm gì rồi, Giáo dục các mầm non, đào tạo thành những con dân tốt cho quốc gia, như vậy không phải là sự mạng của những con người làm nền lịch sử sao ? Các anh em làm lịch sử trong ta thua, trong kiên nhẫn, không bỏ hết om sùm và không hề mang mệt mỏi cảm nỗi. Vì các anh em biết rõ trách nhiệm là giáo dục văn hóa. Ngày xưa, có những tên Việt gian làm quan với Pháp đã phải súng tặc ra thợ ca tụng các anh hùng liệt sĩ để che dấu những xấu xa nhơ nhuốc của mình. Ngày nay, nhiều người làm chính trị cũng thường nói ở đầu môi chót lưỡi những câu : «Để lịch sử phê phán những hành động của tôi.., nếu tôi làm quấy rối sẽ chịu tội trước quốc dân, trước lịch sử...». Những quan niệm như thế đã biểu hiện trực tiếp hoặc gián tiếp một thứ mặc cảm tội lỗi. Chúng ta là những người đóng góp vào việc tạo nên lịch sử, chúng ta không có gì cần phải phản trả, bày tỏ,vin cơ. Chúng ta biết rõ chúng ta và những hành động của chúng ta hơn ai hết. Chúng ta mang niềm tự hào đã làm sạch lam tráng những trang sử của dân tộc. Chúng ta cũng hàn gắn, tẩy bồi và nối tiếp tiền nhân viết thêm những giòng tươi mới với niềm tin vào nước cũng như vào người, hết lỗi át phải sang ra, bù lấp cũng tội lỗi thái.

Và những người vốn có cảm tình với Nghĩa Thục Quảng Ngãi mong mỏi sao cái tinh thần của Nghĩa Thục này được phổ biến khắp đất nước, đầu đầu cũng có những người hy sinh lý lịch riêng hâm hố thanh giá vị việc nghĩa, vị bạn con em di sau. Ước mong sao NT Quảng Ngãi là một đốm lửa khơi mào để rồi phừng cháy lên thành một ngọn lửa và cuối cùng là một con bão lửa sáng rực rỡ khắp nơi để cùi bùi được lòng người, thêm được cuộc sống, giành giật lại những khung trời thanh sạch. Chỉ có lửa mới sưởi ấm được những tám tọng còn chút tìn trong vào tiềm ẩn của dân tộc, chỉ có lửa mới xóa tan được những ám u của dem, trường dãy đặc biếu nay, chỉ có lửa mới thiêu rụi được tất cả những rác rưởi, xú uế của đất nước.

Cái khái thể của Quảng Ngãi Nghĩa Thục không hạn hẹp trong 1 địa phương mà phải lớn rộng khép như thế của Thiên Vương Phù Đổng. Có vậy mới xứng với danh hiệu là «cái nghĩa thực, mới xứng là những kẻ nối tiếp tinh thần «cái nghĩa phải làm» của người anh hùng Trương Định, cũng như mới phù hợp 2 tiếng QUẢNG và NGÃI theo nguyên nghĩa của danh từ địa phương này. Nếu một ngày rất gần đây lại có thêm nhiều nghĩa thực khác ở Saigon—Cần Thơ—Nha Trang v.v... thì trước hết NTQN phải lấy đó làm niềm vui thỏa của chính mình. Nhiều nơi có nhiều điều kiện tốt để lập nghĩa thực nhưng không biết đã có sẵn một tấm lòng như các anh em ở Quảng Ngãi chưa? «Tiền ăn hết, ngã ở đời» câu cách ngôn đó ai mà chẳng biết, nhưng biết và thực hành được lại là 2 chuyện cách xa nhau quá.

Như có lần chúng tôi đã trình bày, điểm đặc biệt ở những người lãnh đạo Quảng Ngãi Nghĩa Thục là có cái nhìn khá xa rộng. Xa rộng ngay ở chỗ biết chọn lối công tác văn hóa chủ không làm chính trị. Thế là phải. Chính trị chỉ có tính cách nhất thời còn văn hóa là cái thiên niên vạn代. Tất nhiên một sự chọn lựa như vậy cũng đã phải lường trước rằng cái kết quả thu lượm được sẽ chậm, chậm nhưng bền chắc. Người làm công tác giáo dục chẳng khác ông cụ già trồng cây, khi trồng thì không hy vọng gì đời mình được hưởng nhưng biết chắc chắn những kẻ di sau sẽ được. Ý nghĩa cao đẹp là ở chỗ đó. Mà trồng cây vẫn còn dễ, «trồng người» còn lâu còn khó gấp trăm gấp nghìn lần. Làm công tác văn hóa giáo dục và làm chính trị (đứng đắn) còn được ví với kẻ đi nhặt hạt đá để gieo 2 bên vệ đường và kẻ đi xây đinh xây quán, tuy cùng mục đích tạo bóng mát cho khách bộ hành trú chân giữa những buổi trưa hè oi bức thế nhưng phương tiện và thời gian khác hẳn nhau, vì «3 năm quán đô mà cây đa vẫn còn».

Tin Buồn

Được tin :

Cô Trung Uy LIÊN

Trưởng Nam của Bà Nguyễn Thị Xứ, xã Tân Tạo vừa từ nạn ngày 6 tháng 4-71.

Cầu chúc hương hồn của Cháu sớm siêu thoát cõi Tịnh Độ và thành thật chia buồn cùng Chị.

GIA ĐÌNH :

Bà Nguyễn Văn Sở	Bà Nguyễn Thị Lãnh
— Nguyễn V. Nhung	— Nguyễn Thị Nhành
— Nguyễn V. Quế	— Nguyễn Thị Thanh
— Nguyễn Thị Trà	Vợ chồng cô Hai Liêng

Nghĩa thực Quảng Ngãi còn đứng ngoài và đứng trên mọi khuynh hướng chính trị. Nguyễn Liên, hiệu trưởng Nghĩa thực đã có lần nói : «Quảng Ngãi là quê hương của thủ tướng BV Phạm Văn Đồng, nên con cháu Ông Phạm Văn Đồng có tới học ở Quảng Ngãi Nghĩa thực thì trường vẫn thu nạp. Và nếu Ông Phạm Văn Đồng có ý gửi tặng trường một số tiền, thi trường cũng hoan hỉ nhận». Cứ như tinh thần câu nói đó, thi các chính khách ở miền Nam có thể thử làm một cử chỉ đẹp bằng cách giúp đỡ vật chất cho nghĩa thực này, nhưng đừng có hòng lợi dụng hay tìm cách tạo ung nhọt trong nghĩa thực!

Nghĩa thực Quảng Ngãi lại là một cơ sở giáo dục với một phương pháp mới, một kỷ luật mới. Môn công dân giáo dục các em cũng được học với một tinh thần mới để trở thành 1 người dân tốt, yêu đất nước, thương đồng bào, với tâm hồn rộng mở,don nhận chữ không hẹp hòi thù hận. Lẽn đì trước muôn làm cho lớp đi sau bén rẽ vào quê hương với một mối tình thắm thiết như những lớp già đã thuộc hết từng gốc mít, từng chè cau, từng buồng chuối, từng mảnh ruộng. Thầy và trò với cái tinh thần «Q. Ngãi hợp quần», như vậy cộng thêm ý chí phấn đấu thì khó khăn nào mà không thang trở ngại nào mà không vượt qua.

Nghĩa Thục QN, đây thực sự mới chỉ là một khu vườn mới kết nụ nở hoa, nhưng nó cũng đã chôn tảo một chút hương và phô một chút sắc đồng giao trong cái muôn sắc ngàn hương của lịch sử dân tộc.

Các bạn trong Nghĩa Thục Q.N.! Xin các bạn hãy vun vót thêm cho những mầm non các bạn vừa trồng. Chúng tôi tuy chỉ là những kẻ bắt tai vô tướng nhưng cũng nguyện làm cái công việc vạch lá tim sâu, phát gai nhô cổ để khỏi làm hại đến những mầm non kia, như là những đóng góp về phaea minh.



Chia Buồn

Chúng tôi vừa nhận được tin :

BÀ MỢ

của bạn Nguyễn Văn Lập vừa từ trần ngày 10.4.71 tại Thủ Đức.

Toàn thể anh em nhà in Hợp Châu thành thật chia buồn cùng bạn Lập và gia quyến. Xin cầu chúc hương hồn BÀ MỢ sớm về cõi Phật.

TOÀN THỂ ANH EM
NHÀ IN HỢP CHÂU

DÔNG ĐỜI

NGHĨA THỰC

• Vào năm 1906, trên căn gác nhà cụ Lương Văn Can ở số 4 phố Hàng Đào Hà Nội, cụ Tây Hồ đã thắp lối đường lối cách mạng của mình cho các đồng chí tâm huyết : một mặt nỗ lực dân chúng chống Pháp, một mặt tuyên truyền giáo dục nâng cao dân trí. Cụ nhặc lại bình nghiêm Khánh Ứng Nghĩa Thục của Tàu và đề nghị lập ngay một Nghĩa Thục. Các cụ có một lần thành ý kiến của cụ Tây Hồ và sau một hồi bàn luận đã đặt tên trường là Đông Kinh Nghĩa Thục. Trường chia làm ba cấp học : tiểu học, trung học và đại học. Các môn học gồm Việt văn, Hán văn và Pháp văn, Toán pháp... Nói chung, tinh thần khoa học và kỹ thuật được đặt biệt để cao.

• Sau buổi hội họp lịch sử đó, các cụ mời thêm một số nhà dân học, cũng như họp bàn một lần nữa. Cụ Lương Văn Can cao niên hơn cả, tuy điểm đạm nhưng khí phách can trường, được đề cử vào chức Thục trưởng. Cụ Tây Hồ vì còn lưu lạc các tỉnh miền Trung để vận động cách mạng nên chỉ nhận diễn thuyết cho trường mỗi khi có việc ra Hà thành.

• Trường sở được đặt ngay tại nhà cụ Lương, lớp học là gác lầu má rộng rãi chưa được khoảng vài trăm học sinh. Chi phí của trường do các cụ tự nguyện đóng góp. Về sau một số các nhà hảo tâm cũng hưởng ứng giúp đỡ. Cụ lão cụ bà Lương Văn Can đã phát gởi nước mía bán căn nhà của tổ tiên lấy 7 ngàn đồng trong trái nụ nần cho nghĩa thực. Các cụ Nguyễn Văn Vinh và Phạm Duy Tốn lichen tháo lá đơn gửi Phủ Thủ Tỉnh xin phép. Chờ mãi vẫn chưa thấy kết quả, các cụ bèn lỉnh nhau cùm một lớp dày quốc ngữ trong buổi đầu.

• Lần lần, trường mở thêm lớp dạy thêm các môn học gây được ảnh hưởng rộng rãi trong dân gian. Các giới Hà thành truyền nhau mấy câu ca dao về nghĩa thực :

Trường Nghĩa thực dũng dắt dạy đồ,
Khắp ba mươi sáu phố Hà thành.
Gái trai nô nức học hành.
Giáo sư lâm lopp, học sinh non ngắn.

Trong ban giáo sự cụ Phạm đình Đổi đã tự học môn Toán trong sách phụ trách dạy Khoa học. Cụ Trần đình Đức làm việc ở Sở Địa chính đã vẽ cho trường một bức bản đồ VN trên một tấm vải trắng. Đó chính là những công trình khoa học tiên phong cho nền giáo dục mới của ta. Các cụ còn cung nhau soạn sách, soạn thơ văn nhằm truyền bá tư tưởng mới và khích động lòng ái quốc. Các sách biên soạn xong được khắc in và phát không cho học trò. Các bản tu này đến nay đã thất truyền, và còn chăng là một số bài thơ gầy được tác động tâm lý rất hiệu quả, như bài thơ của cụ Phạm từ Trực : «Giống ta chẳng phải mọi. Đồng ta chẳng phải hòn. Bạch Đầu phả quân Nguyễn, Chí Lăng đuổi trống Minh. Công rắn cần gá nhá, Người xưa rất khinh bỉ».

• Ngoài những bài giảng huấn, một đời khi Nghĩa Thục lật đổ chúa diễn thuyết, Diễn giả phân nhiều lè cụ Tây Hồ. Người nghe không những được phân chán bởi một lòng yêu nước mà còn thấy hiện hiện nơi diễn giả một tấm lòng tha thiết chân thành đối với quốc gia dân tộc đến nỗi nhiều khi cùa ôm mặt khóc sướt sướt. Các lời kêu gọi của diễn giả được hưởng ứng nồng nhiệt. Như có một lần, cụ Tây Hồ hô hào : «anh em cắt phăng cái bụi tóc đi, khiến cho lú xuân xuân vĩ tráng không còn dài thực dân trên đầu mà hát máu ta» thì chỉ nửa tháng sau khắp Hà thành đã phổ thông bắt Hút hớt : «Tay tết cầm lược, tay phải cầm kéo, Hút hớt Hút hớt. Tháng tháng cho khéo, Bỏ cái ngu này. Bỏ cái dại này...»

Giống lich sử đã lưu chảy máu chóng. Hơn nửa thế kỷ đã qua rồi. Các cụ Phan, cụ Lương.. đều khuất bóng. Đông Kinh Nghĩa Thục chỉ còn là 1 trang lịch sử im lìm của Phong trào Duy Tân. Một sáng ở lúa soan, anh Chu Tử vừa gặp lại anh em sau chuyến đi Trung đã kệ lại những công trình của anh em Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Nói một anh trai cười, tay đỡ tay vỗ run rẩy nhưng đôi mắt lóe sáng buồn bùn quen thuộc thì đã tiêu tan. Câu chuyện tuy cũ mà vẫn làm cho người nghe cảm xúc, lòng bỗng giật mình, sực thức con mè...

Trong vùng lầy lội của giáo dục, vỗ lòng luân quẩn tắc nghẽn hiện nay của xã hội ta, tôi mong rằng các anh Quảng Ngãi Nghĩa Thục đã tìm ra một sinh lộ. Mà những bước chân lặng lẽ của các anh đã thực sự đánh thức chúng tôi khỏi một con mè...

ĐỌC THỦ



nơi chuyên với đầu SÓI

KHA TRẦN ÁC

Chuyện buồn nhất

Chuyện buồn nhất tuần này là chuyện bà dàn biều Trần kim Thoa hành hung nhà tu hành Hồ hữu Tường, dẹt kinh, dẹt chuỗi tràng hạt của Hồ hữu Tường, xỉ và Hồ hữu Tường bằng những câu thô tục nhất, đe dọa chụp quần bần của đàn bà lèn đầu, lèn cõi tac già Phi Lạc Sang Tàu. Buồn không phải vì thái độ hàng tôm hàng cá của bà Thoa, vì dù sao bà Thoa chỉ là một con mè đại, không đáng để xia. Nhưng buồn là buồn cho Hồ h. Tường. Nhất là Đầu Gối thi không những buồn mà còn hối hận là hồi cõi mõ ma báo Sóng, báo Sóng đã vận dụng mọi phương tiện, lèn hòn đá Hồ hữu Tường vào Hạ viện, để lúc này Hồ h. Tường tiêu ma sự nghiệp. Hồ hữu Tường mà chinh trị, mần dàn biều đã không làm nên trò trống gì, cũng lem nhem như ai, vì những chuyện lem nhem, vay tiền nuôi gà, đi Pháp ngao du vv... Hồ hữu Tường mà văn hóa cũng đã doong cũng tiêu ma nốt và điều này mới là điều đáng hận, đáng tiếc, vì dù sao Hồ hữu Tường cũng là một cây cờ thụ trong làng văn hóa. Cây cờ thụ nọ lúc này, còn gì hối ồi !

Thập thò lo chảng chết

Chuyện buồn thứ hai là chuyện Hội đồng bào chí. Đầu Gối có cái tật là ra sống cõi đơn, lủi thủi, do đó từ khi bước vào làng báo, Đầu Gối chưa hề tham dự bất cứ một cuộc hội họp nào của báo chí, chưa hề tham dự một cuộc họp báo, thi anh sẽ rút ra, còn kịp chân. Anh tự biện minh rất khôn ngoan, rào trước đón sau rất khéo léo, nhưng cái khôn ngoan khéo léo không dấu nổi cái lúng túng, thiếu

kỳ giả ra sao. Nhưng anh Hà Thân Nhân vừa rồi có tham dự Đại hội báo chí, và kè cho Đầu Gối nghe cảm tưởng của anh. Anh là người ôn hòa, tế nhị, ít khi nặng lời với bất ai, vậy mà đối với Đại hội báo chí, anh phê phán rất ác liệt. Anh nói : « Báo chí thường ngoác mõm ra chửi mọi người, mọi tổ chức là lemn nhem, xôi thịt v.v... nhưng có đi dự đại hội báo chí mới thấy nản. Lem nhem, xôi thịt, xấu xa hơn bất cứ kẻ lemn nhem, xôi thịt nào, kè cả những khuôn mặt lồn (!) của đại hội ».

Đầu Gối không dự Đại hội nên miến phè bình. Tuy nhiên, Đầu Gối cần phè bình thái độ khó hiểu của hai anh Thái Lan và Sức Mát vì hai anh là hai ký giả có học, có tư cách, biết tự trọng. Hai anh được đặc cử trong liên danh của Nghiệp đoàn Ký giả VN, rồi không hiểu các anh nghĩ sao, các anh rút ra tuyên bố từ chức. Nhưng tới ngày đại hội, không hiểu các anh nghĩ sao, các anh lại đút vỏ, không lemn nhau. Động cơ nho tháo dày khiếu các anh có thái độ thiếu nhất trí, thiếu đàng hoàng kệ trêu : Gần đây, trên báo Chính Luận, Sức Mát đã viết bài biện minh cho thái độ của mình. Anh viết rằng sở dĩ anh thập thò, rút ra rồi lại đút vỏ là vì anh sợ mất mặt oo hội làm « tốt » cho báo chí ! Nếu sau này, anh thấy sự « o mất » của anh không những không làm etot, mà còn làm « hại » báo chí, thì anh sẽ rút ra, còn kịp chân.

Anh tự biện minh rất khôn ngoan, rào trước đón sau rất khéo léo, nhưng cái khôn ngoan khéo léo không dấu nổi cái lúng túng, thiếu

mình bạch. Chả bà với mọi khai sinh viết, anh lập luận rất vững vàng, khắc triết. Thập thò lo chảng chết ! Cho khéo kèo hai anh đều mặc bấy cõi ke. Anh em buồn và lo cho Thái Lan và Sức Mát lắm.

Chuyện buồn thứ ba

Chuyện buồn thứ ba là chuyện dông bão Hippi Huê Ký được mời viếng thăm Trung Quốc vĩ đại, được đón rước linh đình hơn cả Trường Chinh, Lê Duẩn, được dop một bữa ăn 18 món, được Thủ tướng Chu Ân Lai đón tiếp và uyên bố : « Lú hãi giai huynh đệ ! ». Những bieu ngữ đà đảo Đế Quốc Tự Bản Mỹ trên khắp nước Trung Hoa đã được tạm thời xếp xó thay thế bằng những bieu ngữ hô hào tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới. Và đi tới đâu, đoàn bóng bàn hippi cũng được nhân dân Trung Hoa ôm vào lòng, hồn hit như hồn người yêu muôn thủa.

Tin đoàn bóng bàn Hippi viếng Trung Quốc vĩ đại, dài ngoái Bắc dâu nhem, không loạn, nền đồng bào ngoại Bắc không có dịp để buồn, để sót xa cho thân phận như tiêu, nhưng riêng Đầu Gối thi buồn đứt ruột, buồn vì ông trùm đồ họ Chu tuyên bố « Lú hãi giai huynh đệ » mà vẫn buộc BV phải xua quân vào Nam, để đồng bào Nam Bắc, chém giết nhau, cho ông bà dạ mát lòng.

Các tay đò tè chúa đã ngồi vào bàn tiệc rồi ! Ai sẽ là vật hi sinh lẽ thắn, để các tay đò tè chúa mần thịt ? BV, hay Nam Việt ? Yên chí lòn ! Dĩ nhiên là cả BV lẫn Nam Việt đều sẽ gop phần xương máu trong việc lây truyền của Trung Hoa vĩ đại với đệ nhất Cộng Quốc Huê Ký. Tất cả dàn ngũ khu doa hai miền đều thâu triệt chân lý gần đị này, trừ các đồng chí lớn Trường Chinh, Lê Duẩn là không biết. Đứng ra là họ biết nhưng vẫn tăng lờ là không biết vì họ đều đã mặc bấy cõi ke, rút ra không nói.

Lệnh Ông công bà

NS Đoàn văn Cầu tiết lộ với Đầu Gối rằng những điều Đầu Gối viết vừa đưa nứa thật không phải là không làm cho độc giả chú ý. Bằng có là vụ nhà sú Lào tuyên bố rằng cái giường của T. Thống Phu Nhàn cần phải kè lại, để banh phúc

gia đình được tốt đẹp hơn, dù làm bà Thiệu đặc biệt quan tâm và kín đáo tìm nhà Chiêm tinh gia kiêm địa lý gia AT, kè lại cái giường trong phòng ngủ của bà, đồng thời kè lại cái bao trong phòng làm việc riêng của đức Lang Quân. Và từ đó, quả nhiên hạnh phúc gia đình bà Thiệu thật đậm ám, tăng tiến.

Trời đất ơi ! nếu đúng như lời NS Cầu tiết lộ, mà bà Thiệu không trả công, không đèn ơn cho Đầu Gối thi bà thật đáng trách. Thời bà ơi ! bà can thiệp với công nhà, để báo Sóng được sống trở lại đi. Lệnh ông không bằng công bà, bà can thiệp thi nhất định báo Sóng được tái bắn. Huống hổ, vụ Chu Tử không được tiếp tục làm tờ Sóng, trong khi các báo « nằm vùng », vẫn ngang nhiên tinh đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới. Và đi tới đâu, đoàn bóng bàn hippi cũng được nhân dân Trung Hoa ôm vào lòng, hồn hit như hồn người yêu muôn thủa.

Tin đoàn bóng bàn Hippi viếng Trung Quốc vĩ đại, dài ngoái Bắc dâu nhem, không loạn, nền đồng bào ngoại Bắc không có dịp để buồn, để sót xa cho thân phận như tiêu, nhưng riêng Đầu Gối thi buồn đứt ruột, buồn vì ông trùm đồ họ Chu tuyên bố « Lú hãi giai huynh đệ » mà vẫn buộc BV phải xua quân vào Nam, để đồng bào Nam Bắc, chém giết nhau, cho ông bà dạ mát lòng.

Lập trường của Big Minh

Big Minh vừa tuyên bố với báo « Chicago Dailynews » :

Tôi tán đồng một sự « sống chung » với Hà Nội nhưng chống đối mạnh mẽ một sự Liên Hợp với Cộng Sản.

... Ông Thiệu muốn đem lại một nền hòa bình trong chiến thắng, một nền hòa bình bằng cách gặt dến tền Cộng sản cuối cùng. Điều đó không thể tưởng đến được. Tôi không mong muốn gì tấn công ra Bắc Việt để buộc họ phải từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản. Tuy nhiên tôi cũng không muốn Bắc Việt vào đây để tấn công chúng tôi..

Tôi có thể chấp nhận một sự sống chung với họ. Chúng tôi có thể trao đổi Văn hóa với họ. Chúng tôi có thể cho dân chúng hai miền qua lại thăm viếng nhau. Chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau về Kinh tế.

Thật là một lập trường hấp dẫn rất không tưởng ! Để thực hiện lập trường này, trước hết phải đòi Bắc Việt rút hết quân đội ở miền Nam về. Điều này quả là khó nghe đối với BV, dù Big Minh và toàn thể nhân dân miền Nam có qui lạy, xin BV tha cho, rút quân về cho, nhà

dinh Bắc Việt cũng chẳng rái. Chiếu cố miền Nam, nhuộm đỏ miền Nam là chủ trương của Bắc Việt, nếu rút quân về, chẳng hóa ra từ bỏ chủ nghĩa cộng sản à ? Big Minh chủ trương « sống chung mà không liên hiệp ». Tốt lắm ! Nó là giải pháp lý tưởng. Nhưng làm thế nào sống chung mà không Liên Hiệp một khi quân đội Bắc Việt ách chúa rút. Muốn bảo nó rút, lạy nó không nghe thi phải đuổi nó, uýnh nó bằng súng đạn. Nhưng uýnh nó bằng súng đạn, thi lại rơi vào lập trường của ông Thiệu. Nghĩ cho cùng, thi lập trường của ông Thiệu đáng ghét thực, không ai ưa thích, nhưng lại là lập trường thực tế nhất, lập trường « chẳng đặng đừng » vì không thể tìm được giải pháp nào khác, trừ giải pháp đầu hàng dâng miền Nam cho Cộng sản nuốt.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang già truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại. Của người giòng họ. Cũng được kế nghiệp phát triển tại các quốc gia cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sú Xò (VN). Dồi dào khí lực « nguyên khí tạo hóa vũ trụ », khí thiêng Sóng Núi (VN). Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực, gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc. Linh diệu phi thường.

— « Bí Phép » già truyền đặc biệt của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoe học. **AM DƯƠNG LÝ**, dông phương linh động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh (của Y giỏi VN phục vụ Nhân Sinh) Vũ Trụ, Nhân Sinh, Giả Định, Tô Quốc, Nhân Loại)

Nồi danh tại Nội Quốc năm 1965 (KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh đau răng. Bồ sinh lực răng. Giả chua rụng răng. (Coi toe rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự Quê Hương (VN), Phục hưng kinh tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC : NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rạch Cát. Quarto (cua) Hậu Giang-Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu Phú Lãm Cholon. Thuốc Cao 50% Nước 35% sáp lên...

Ngòi nổ c. tranh Á Châu đã chuyên vào Hồi Quốc



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Từ nhiều năm qua, cuộc chiến tranh VN được xem như là một thứ ngòi nổ của đại chiến Á châu, đến nay thì quan niệm đó bị biến mất. Vì cuộc chiến này đã không đủ sức lôi Trung Cộng vào vòng chiến, và trái lại còn là dịp tạo điều kiện cho HK và Trung cộng đến gần với nhau 1 cách Hòa Bình hơn.

Qua trắc nghiệm của cuộc chiến tranh VN cho thấy, Mỹ luôn luôn tỏ ra lúng túng khi phải chịu 1 cuộc chiến tranh lâu dài mở đầu cho 1 trận chiến quan trọng. Từ xưa tới nay Mỹ được xem như một lực lượng kết thúc các cuộc đại chiến, và phần thắng bao giờ cũng về phía Mỹ. Trong chiến tranh VN Mỹ đã làm 1 cuộc phiêu lưu là tự đem thân ra hứng chịu 1 cuộc chiến có tính cách ngòi nổ, bởi đó Mỹ không thể tìm nổi chiến thắng cuối cùng được.

Nhưng mặt khác cho thấy Mỹ dù không thắng tối hậu, nhưng họ đã đạt được mục tiêu nhỏ chiến tranh VN, là loại được vây cánh của Trung cộng khỏi các chính phủ ở Á Phi, loại ánh hào quang của cựu thực dân và Nga khỏi Đông Nam Á, tiến đến việc sống chung hòa bình với Trung cộng ở vùng này.

Như vậy cho thấy, cả Nga, Trung cộng và các nước như Phap đều đã thất bại trong chiến tranh VN, đương nhiên thất bại lớn nhất phải kể là chính người VN. Thắng lợi 1 mình Mỹ hào hùng, vì các mục tiêu của họ tại Á châu đều đạt được. Tuy vậy người Mỹ cũng không phải là không e rúoung bởi cuộc chiến tranh này.

Chính vì quá e chè nên giới lãnh đạo Mỹ đã khẳng định rằng: cuộc chiến tranh VN là cuộc chiến tranh cuối cùng mà người Mỹ tham dự.

Chúng ta bão tan tin lời công bố của TT Nixon trên đây là đúng đắn phát xuất từ thực tại và nhu cầu của dân chúng Mỹ là, nhưng mặt khác, chúng ta thấy rằng thế giới hiện nay dù đứng trong thế quân bằng lực lượng, nhưng vì quân bằng lực lượng mà các cường quốc phải sống chung hòa bình với nhau thì sự sống chung đó thật dày bất trắc và luôn luôn phải để phòng cung như bài thơ thế cách đố iển vượt nhau về mọi mặt.

Nhất là sống chung hòa bình với TC, 1 quốc gia mang trong máu truyền thống đế quốc, và với 1 số dân không lồ hiện nay họ không thể không nghĩ tới đất đai ảnh hưởng và quyền lợi ở hải ngoại. Nhưng trong thực tế thì Mỹ lại sống chung hòa bình với Tàu trong khi Mỹ đã bao vây chặt chẽ đất Tàu rồi, dù rằng Mỹ đang cố triệt thoát quân lực Mỹ ra khỏi các quốc gia Á châu để Trung Cộng an tâm thi TC cũng biết không thể an tâm nổi, vì rằng ánh hào quang của Mỹ đã đặt quá vững tại các nước Á Châu rồi. Nếu Trung Cộng liều lĩnh cướp lấy thì cái trong vòng 48 giờ đồng hồ quân lực Mỹ sẽ trực tiếp can thiệp ngay.

Chính vì đe cho cuộc sống chung hòa bình giữa Trung Cộng và Mỹ được đảm bảo, nên Mỹ đã phải tìm mọi cách để trói tay chân Trung Cộng và luôn luôn đặt Trung Cộng trong tình trạng thường xuyên bị đe dọa. Hiền nhiên Nga đang là mối đe dọa hiểm nghèo đối với Trung Cộng ở phía Bắc. Còn phía Tây Nam thì Áo độ vừa là mối ngon lại cũng vừa là mối đe dọa của Trung Cộng.

Cuộc nội chiến tại Hồi Quốc hiện nay là một khích thích để cho khối người Áo đằng khơi di vào đường lối tích cực võ trang. Nước Áo vẫn được coi như một nước hiếu hòa nhất thế giới. Nay đang đe dọa nồng rực rỡ qua cuộc Đông Hồi ly khai khỏi Tây Hồi để trở thành một nước độc lập, sẵn sàng liên minh với Áo.

Nội chiến tại Hồi đặt một vấn đề mới cho Á châu

Trước đe nhì thế chiến Áo Hồi chỉ là một nước được đặt dưới quyền cai trị của người Anh. Nhờ cuộc tranh đấu bất bạo động của người Áo do Gandhi chỉ đạo, nước Anh đã phải trao trả độc lập cho người Áo, nhưng đồng thời người Anh cũng khích động lòng thần tôn giáo của người Áo theo đạo Hồi để họ đứng ra tách khỏi nước Áo thành một nước Hồi độc lập.

Lãnh thổ của Hồi Quốc gồm 2 mảnh, 1 gồm phi-Tây Áo Độ, một nằm ở phía Đông Áo Độ, hai nơi cách nhau bằng một giải đố: ném móng của nước Áo. Đông Hồi gồm 70 triệu dân, Tây Hồi gồm 40 triệu, thủ phủ của Hồi Quốc được đặt tại Tây Hồi.

Từ khi Hồi Quốc thành lập tới nay không lúc nào là không có những cuộc đụng độ với Áo độ. Với Nước Hồi tuy không công bố Trung lập nhưng có rất ngoại giao với khắp các phe đối nghịch trên thế giới, Mỹ Nga Trung Cộng và các nước khác.

Mấy năm gần đây, Áo độ có những bang giao tốt đẹp với Nga đồng thời Hồi Quốc giao hảo rất thân với Trung Cộng. Trên trang ngoại giao đó cho thấy Áo Hồi vốn đã là hai nước thù địch nay cộng thêm với mối máu mủ Nga Tàu nữa thì khó có thể giữ cho không bị khai thác để biến thành công cụ cho vua bài quốc tế mới.

Biến cố mới trong ván bài quốc đã xuất hiện sau nhiều ngày tháng xung đột anh ý giữa nhà cầm quyền Hồi Quốc, Tổng Tuống Yahya Khan và lãnh tụ mặt trận Awami Đông Hồi ông Sheikh Mujibur Rahman, vào cuối tháng 3-71 Rahman chính thức công bố Đông Hồi trở thành một quốc gia Bangal độc lập tách khỏi Tây Hồi.

Lập tức Tây Hồi gửi tới Đông Hồi 60.000 quân sau lại thêm 10.000 nữa nâng số quân của chính phủ T. Hồi tại đó lên 70 ngàn người, và cuộc đàn áp dã man đã xảy ra phía chính phủ có 3000 lính chết và phia dân chúng đã có 1 triệu người chết tinh túy thương ta tháng 4-71.

Chi nguyên quân Áo độ đã tinh nguyện vào giúp Đông Hồi chống lại chính phủ Tây Hồi đồng thời rõ ràng từ Áo độ được bị một đưa vào tay các toán quân Awami Đông Hồi. Ngày 3-4-71, chủ tịch Liên bang xã hội Podgora chính thức gửi thư cảnh cáo chính phủ Tây Hồi đã tàn sát dân chúng Đông Hồi. Nhưng vậy là Nga hiện đang đứng sau lưng Áo độ trong biến cố tại Hồi.

Trong khi đó, Trung cộng lại đứng hào hào về phía Tây Hồi để công kích Áo độ và Nga nổ cuộc tranh chấp nội bộ Hồi lên hàng tranh chấp Quốc tế. Ngày 12-4 Thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai chính thức cam kết sẽ chi viện cho chính phủ Tây Hồi để chống lại Áo độ. Về phía Anh Mỹ thì hoàn toàn giữ thái độ Trung lập và đứng ngoài biến cố tại Hồi.

Tin tức quanh vụ nội loạn tại Hồi cho tới nay là rõ ràng, chính phủ Tây Hồi bảo là bắt được lãnh tụ Rahman và dẹp tan cuộc nội loạn tại Đông Hồi, trong khi đó phe Hồi ly khai nói rằng lãnh tụ của họ vẫn đang trực tiếp điều khiển các mặt trận và quân dân Bangal Desh đang trên đà thắng lợi. Chính phủ là n thời Bangal gồm Tổng thống Sheikh Mujibur Rahman, Phó Tổng thống Ayed Mazrool, Thủ tướng Tajuddin, ngoại trưởng Kandakar Ahmed đã thành lập.

Cuộc nội chiến tại Hồi nếu chỉ do người Hồi làm chủ thì vẫn để qua không có gì trầm trọng, nhưng biến này từ cuộc nội chiến đó chỉ được xem là có đe dọa dai dẳng với khái niệm không lô Trung hoa Áo độ vào trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh thường xuyên. Đồng thời đe cho Nga dùng Đông Hồi thay Bắc Việt nhằm ngó Hoa Lục. Chính điều này vụ Đông Hồi có một tầm quan trọng hết sức đặc biệt cho vận mệnh Tàu Cộng.

Vai trò trung lập có hưu của Mỹ trong vấn đề Hồi Quốc lại thiết lập

Nga bị coi như đã thất bại trong việc sử dụng Bắc Việt vào mục tiêu làm ngòi nổ cho cuộc chiến tranh Tàu Mỹ. Chẳng những Nga không thực hiện nổi kế hoạch, mà còn làm cho Tàu Mỹ có dịp tiến lại với nhau mạnh hơn. Đầu tiên chính Nga mất cả chi lấn chài, giờ đây phải trực tiếp đưa lưng ra hứng chịu một cuộc xung đột của Áo Tàu qua vù Hồi Quốc.

Quả là độc, khi một bên Tây Hồi giáp với lãnh thổ Nga thì lại bị buộc ở thế phải chống Nga, còn Đông Hồi giáp Trung cộng lại nằm trong vòng ảnh hưởng Nga Áo để chống TC. Ai đã bày trò các cơ như vậy? hẳn phải một thế lực mạnh hơn Nga Tàu mới đủ sức làm chuyện trời trên đó.

Vụ Đông Hồi chắc chắn sẽ còn kéo dài, đây là một ngòi nổ chiến tranh vĩ đại cho lò thuốc súng Trung hoa Áo độ. Đến giờ phút này người Áo không thể dừng lại được nữa họ phải tích cực vũ trang để chống lại với hiềm họa TC. Thêm vào đó người Nga cũng lại triệt để dùng mồi xung đột này để mở một mặt trận mới chống lại TC.

Nhưng trong khi đó chính người Nga chí không phải Mỹ đứng đầu sau Áo độ nữa. Mỹ hoàn toàn là khách hàng quan trọng ván đề khó khăn này. Như vậy có nghĩa là mồi xung đột tại Á châu hiện nay chỉ còn lại có Nga Tàu mà thôi, Mỹ đã rút khỏi thế phải đối đầu trực tiếp với các cuộc chiến tranh Á châu rồi.

Mỹ đã về đúng thẩm quyền lập của họ khi cáo trạng đại chiến mồ mòn, chính điểm này làm cho chúng ta có thể lo ngại rằng trận đại chiến thứ ba mà nhân loại thường sợ hãi đã bắt đầu chớm phát.

Thật là một thảm họa cho Á châu, từ sau đe nhì thế chiến người Á châu phải gánh chịu mọi cuộc chiến tranh mọi kiểu chiến tranh do các thế lực quốc tế chế tạo. Tại bây giờ, sau khi họ bắt VN phải làm ngòi nổ cho đại chiến không xong, họ lại đe bắt Áo Hồi làm công việc đó.

Hiện nay hai nước Trung hoa và Áo độ được xem như là các nước có một khối lượng dân chúng đông đảo nhất thế giới. Trung hoa thi từ khi học được chủ nghĩa CS đã trở thành 1 quốc gia hầm hố vũ trang và nuôi nhiều hoài bão trở thành 1 thủ đế quốc vĩ đại ở Châu Á.

Riêng với Áo độ thi sau khi giành được độc lập bằng một cuộc tranh đấu bất bạo động của Gandhi thi họ không sút sang máy vé vấn đế vũ trang cũng như kỹ nghệ hoa xí sú, tức là họ không tự biến mình thành thư túy thuộc của nền kỹ nghệ Áo Mỹ và trở thành khối người tiêu thụ vũ khí của các đại cường. Thế nên họ luôn luôn đứng trong tư thế Trung lập trên trường quốc tế. Nhưng nay tư thế đó khó còn giữ được nữa khi quyền lợi của họ tại Đông Hồi được khai dậy, và kẻ thù muốn cướp đoạt mục tiêu của họ Trung cộng cũng đang nhảy vào.

(Xem tiếp trang 55)



CAM ÔN CHIẾN TRANH

têđê

Người ta chửi rủa chiến tranh. Người ta khóc vì chiến tranh. Tôi lại cảm ơn chiến tranh ! Tôi mỉm cười với chiến tranh. Nữ minh không đẹp bằng nữ cười lúc con gái khi đang yêu nhưng tôi đã cười được. Tôi nói là riêng tôi cảm ơn chiến tranh thôi ! Tôi không phải là một người đàn bà không tim. Chuyện như thế này...

Từ khi chồng tôi bị thương ở bàn tay phải... Tôi chợt nhớ hai con chàng về nay đã cựt tay... mọi việc đổi khác. Chẳng hạn một hôm tôi làm về tôi thấy một cảnh buồn cười : đứa con gái nhỏ của tôi đang cầm cái búa quỷ bên cạnh bộ nô đang chống mộng loay hoay nhô ra đinh bằng tay trái còn lại. Độc thi thứ thật ! Chắc con bé nghịch dỗ cái đinh vào chân bàn đến nỗi nó ngứa mắt phải lấy kim nhô. Hồi xưa chồng tôi chẳng bao giờ ngứa mắt cả. Chồng tôi không có thời giờ. Ngày giờ tinh thần đã đổi thay, nỗi khát ở nhà mà không có việc gì cũng nản nài chồng tôi phải kiêm việc ra làm vậy, tuy là làm với cái «độc thi» của chàng.

Thật là chiến tranh đã thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống. Trước kia khi chưa lấy tôi, chồng tôi là một tay chơi khét tiếng. Đến khi lấy tôi, chàng cũng vẫn tiếp tục là tay chơi đều đặn. Chàng chỉ làm việc phát phơ cho có «mac» còn thời gian dành để tán gẫu của đảo, phòng trà, mai túu điếm.

Rồi chàng phải đi lính. Nhìn mặc kaki thì mặc, mỗi lần về Saigon nghỉ phép là chứng nào tật ấy. Tóm lại cuộc đời của chàng là một chuỗi dài lè thê của những cuộc hoan lạc.

Tôi phải đọc hồ sơ cá nhân bạn rõ : Chàng đẹp trai, anh chàng một và còn có lợi điểm là chàng con nhà giàu. Ba chồng tôi có cửa tiệm bán súng lạnh và cái building cho thuê lại là con một. Bà mẹ chồng tôi đã «bơm» đã kèm trọn tiền để cho ông linh chiết quý báu đó. Chứ còn số lượng chết cười chúng tôi không đủ mua bùa tut của chàng.

Một hồi chàng mè mệt mới tên Lynn Lam. Chàng lại

đòi bỏ tôi để lấy cô ta nữa ! Lý do giàn đị : Lan có bàn tay tuyệt đẹp và thân hình đầy nét cong hấp dẫn. Tôi thấy chàng hợp lý. Tôi đã mất những nét đó từ khi có con. Lắng lặng tôi rách khăn gói về nhà mẹ ruột ở trong khi chờ đợi. Không phải tôi quá nhu nhược để chàng muốn làm mưa làm gió đâu. Sự thực là tôi không có máu ghen và coi mọi sự trên đời này như pha !

Chàng muốn đi, muốn về, muốn ở tuy ý. Miễn là đừng quay rày tôi quá nhiều. Tôi đeo 10 giờ tôi leo lên giường ngủ. Tôi thầm nghĩ phải sống đến sáu bảy chục tuổi mới được chết mà lại đau ốm thì không được.

Thời khóa biểu của tôi nó như thế này : 8 tiếng ngủ, 8 tiếng làm việc, 5 giờ còn lại dành cho việc đọc báo, ăn uống, làm việc vặt trong nhà.

Nói tóm lại, chàng muốn sao cũng được, bởi lẽ dễ hiểu là tôi làm sao ngăn cản được những ham muốn của kẻ khác. Chính tôi còn không ngăn cản được những ham muốn của tôi mà !

Nhưng một chiều con người hào hoa đó đã trở về gia đình với một tay ! Tay trái. Chiến tranh đã lấy đi của chàng bàn tay mặt. Thủ phạm là cái mà đàn ông gọi là B.40.

Thế là bàn tay đã từng gây nhiều xúc động cho các cô và cho cả chính tôi, nhất là thủa ban đầu lưu luyến ấy đã không còn nữa. Nó đã nằm ở một nơi nào đó trên chiến địa.

Chàng có vẻ buồn và tiếc bàn tay của mình. Còn tôi tôi dành thời gian để chàng bằng cách nói như thế này :

— Chàng thà anh cựt tay còn hơn cùi chân. Cùi tay ít ai để ý làm ! Anh yên trí, trông anh có vẻ «độc thủ thanh dao» lâm sàng có vẻ dàn ống, càng oai phong lẫm liệt... Ai chịu em đã bắt đầu chịu cái tay cùi của anh rồi đấy.

Chàng thấy tôi nói thế cũng đỡ tức. Bây giờ thì các cô đeo chàng bồi xưa biếng mắt là cả Lynn Lam người đẹp có đôi bàn tay quý phái nhất nước ! Cố lè hộ không thấy lúu vì mấy khi phải chịu một khúc thịt tròn tròn thay vì là một bàn tay đẹp.

Chỉ còn có tôi là không ghê sợ khóc thịt đó. Chàng hiểu điều đó nên cũng đỡ tủi buồn bất mãn.

Chàng trở về tìm nguồn an ủi bên tôi, bên đứa con nhỏ. Quãng thời gian đó chơi vung vút bừa bãi ngày xưa khiến chàng không biết tôi cái hạnh phúc bé bõng trong tầm tay.

Chàng trở về thay đổi hẳn như chính con người chàng đã thay đổi. Mắt bàn tay phải là luật bù trừ của tạo hóa. Mắt cái đó nhưng chàng đã khám phá ra được tôi : Tôi trở thành cánh tay mặt của chàng, nói với nghĩa đen ! Hồi xưa chàng tỏ vẻ cóc cần tôi bao nhiêu thì bây giờ chàng càng cần tôi bấy nhiêu.

Tôi có thể giúp chàng, vẫn giúp chàng và sẽ giúp mãi mãi trong cả những công việc tầm thường nhất. Chàng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ham chơi. Đứa trẻ ham chơi này đã được đời dạy cho 1 vở khả năng nền đã sáng mắt rồi.



Mọi thói quen của chàng tôi giờ đây đã thay đổi hết. Đi ciné, tôi phải ngồi bên trái chàng thay vì ngồi bên mặt như xưa, như hồi chàng mới yêu tôi và hay vuốt tóc tôi, ôm vai tôi, băng tay mặt, đeo càm tay tôi phải cắt thịt bít tết cho chàng... Khi yêu nhau tôi phải ôm chặt chàng thay vì chàng ôm và xiết chặt tôi... Nhưng chúng tôi cũng quen dần. Người ta bảo thói quen giết chết đời sống. Trường hợp của chúng tôi lại khác hẳn. Càng quen tay trái bao nhiêu chúng tôi sống càng hạnh phúc bấy nhiêu. Ngày giờ chàng không còn bùi tôi để chơi hoang nữa. Tôi đã nói chiến tranh tuyệt diệu nà !

Một buổi tối, con tôi đã ngủ, tôi bắt đầu giặt một đồng quần áo, cả quần áo của chàng, dĩ nhiên. Chồng tôi đang cặm cụi tập viết bằng cách chép thơ thời tiền chiến, tự nhiên tôi thấy chàng rời ghế đứng dậy đến trước mặt tôi ngồi xuống bên chậu quần áo, chàng cầm lấy tay tôi đưa lên ngắm rồi nói với một giọng trầm :

— Tay em đẹp thật. Con đẹp hơn cả tay của Lan.

Tôi định bảo thời anh đừng ninh đằm, nhưng thấy mặt chàng nghiêm trọng quá tôi dành yên lặng, nghe chàng nói tiếp :

— Em bỏ đồ giặt đó... Đến đây với anh, anh chưa bao giờ yêu em như những ngày gần đây. Anh đã ngắm em say sưa bên chậu giặt, nói ra nghe nó buồn cười nhưng anh cảm động vô cùng. Bàn tay em đẹp, đẹp ở cái thiệu chỉ trong bàn tay. Em làm anh hồi hận. Ngày xưa anh đã không biết đến nét đẹp của tay em. Ngày giờ thì mọi việc đã thay đổi. Em đừng buồn và hãy tha lỗi cho anh đã đối xử với em không đẹp. Anh hứa anh sẽ cố gắng để làm việc lại để nuối con và yêu em.

Chàng còn nói nữa nhưng tôi không nghe gì được nữa. Tôi thấy nghẹn ở cổ và nước mắt trào ròng mi. Tôi đưa hai bàn tay đầy rã phòng ôm chàng như lần đầu tôi ôm chàng trong đời. Tôi sờ vào đầu tay cùi của chàng và thầm cảm ơn chiến tranh đã cướp mất bàn tay mặt của chàng.

Ôi ! Còn gì bi đát hơn là cảm ơn chiến tranh !

GIỚI THIỆU



Các LÃNH TỤ SINH VIÊN SAIGON

Từ Lê Hữu Bối đã chết đến Huỳnh
Tân Mẫn, Tô Thị Thủ Y còn sống...

LÃO TÔN

Tại Saigon có 17 phân khoa Đại học và 5 trường cao đẳng quy tụ khoảng 40.000 SV. Từ năm 1963 trở về trước nỗi hãi tiếng «sinh viên» đã dồn đè quẩn chung ngưỡng mộ và tin cậy.

Các hoạt động của SV lúc đó dù dưới bất cứ hình thức nào; tranh đấu chính trị, hoạt động văn học nghệ thuật vv... tất cả đều mang tính chất phong lưu, mã thượng, cảm tử, sạch sẽ, có tinh thần thể thao cao độ, mặc dầu có đôi chút tinh khí tự kiêu trưởng giả rõ rệt.

Sau một thời gian dài bị dồn nén phát肆, bắt đầu từ năm 1963, các hoạt động của SV bắt đầu khởi sắc. Và bắt đầu từ đó chúng ta có các lãnh tụ sau đây :

Lê Hữu Bối

Xin tháp nến hương lồng đèn trổng niềm anh. Anh đã vĩnh viễn đi vào đất mèo. Cộng sản đã giết anh trong biển cổ tết Mậu Thân tại Huế. Anh Bối có giọng nói cứng cỏi danh thép, nước da hơi mai mài đôi lúc xanh lét làm khuôn diện của anh đổi lục tràn nén lì lợm tàn bạo buộc đối thủ phải kiêng dè mỗi khi anh đăng đàn.

Nguyễn Trọng Nho

Bối và Nho là hai lãnh tụ bao dân các yêu sách mệnh danh là của SV năm 1964. Anh Nho tốt nghiệp Cao đẳng Lâm nông súc với văn bằng kỹ sư Thủy Lợi. Ban bè nổi khổ với anh cho biết tần thật của

anh là Nguyễn Trọng Hào sau mới đổi là Nguyễn Trọng Nho vì tên Hào đã thi bị phạm trường quy cấm thi nhiều lần.

Nho dũng dũng người, da đen, mắt trắng, môi thâm, ăn nói danh thiếp hấp dẫn nhưng khó khăn hơn Bối vì mỗi khi nói có tội như muốn bụi hơi nên phải nói lên làm khuôn mặt trò nên có đậm.

Nho là người may mắn nhất trong các lãnh tụ sinh viên. Nho xang phong xác định vào văn phòng Đồng lý Bộ Quốc phòng Nguyễn Hữu Lượng để xin đi Thủ Đức chứ không thèn xuống Quận cũ thị Trấn trinh diện. Rồi Nho lại được cử Dàn biểu Hội viên nhà Nho sống phong lưu có đồng ra đồng vào.

Nho chỉ thú lam ăn, có chí lớn, lại rất da bìn vì thế hiện nay bảo Nho có vợ 4 con rồi cũng đúng, bảo con trai tơ chưa vợ cũng đúng rồi. Tin sau cũng được biết anh vừa trở thành giải tể của một nhophilanh gia danh tiếng. Xio có lời mừng anh giải quyết nội vụ êm xuôi hướng hành phái tối đa.

Trương Thủ Y

Các cuộc hội thảo tại Tổng Hội SV/Sg số 4 được Duy Tân, huân hối bài thảo luận cho khán giả trên, bàn chủ đề phải có đủ bộ ba : Nguyễn Trọng Nho, Thủ Y Loan, Lê Hữu Bối. Loan bối đó là sinh viên thuần túy, nhưng lực của cũng một học da phản bội có vai trò chí của Nho và Bối. Loan đóng vai trò thù quý của THSV/Sg lúc bấy giờ.

Loan đã vắng bóng hẳn tại Saigon, các hoạt động của SV đều không thấy Loan xuất hiện. Loan da g họ sứa sáu đẹp tại Paris. Nay nay Loan ngoài 30 tuổi có vỗn tiềng sập sứa hôi hương mở một Mỹ viện quy mô.

Đó là 3 khuôn diện đón đầu sáng giá nhất trong hàng chục các lãnh tụ sinh viên 1963-64.

Mai Lê Hữu Bối, vua số, thê thảm qua đời trong biển cổ tết Mậu Thân. Nghe biết chuyện ai cũng ngao ngán cho tình đồng tình đồ ghi lúc công thành danh toà. Sở dĩ tên Mậu Thân Bối về Hết ăn tết vì không mỉm nhìn thấy mặt Nho trong Nhò vì Nho đã bội ước anh em (?) ra tranh cử DB Hạ nghị Viện 1967.

Đảng nhẽ Nho Bối Sử cùng ra tranh cử nhưng Nho để nghị không tham gia tranh cử mà Nho gọi là gian lận do Luật Kỳ tài 1937, Cửu Cảnh của kết nghĩa viễn dạo như quyết như vậy. Nhưng năm phút sau cùng Nho nạp tên tranh cử, một mình một chợ Nho đã thắng với số phiếu vang.

Một Nguyễn Trọng Nho là DB trong đời chưa mี một lối láu náo làm泰山 phục cho tập đoàn DB Hạ nghị nói chung và các cụ lão già sinh viên nói riêng. Nói thì nói vậy chẳng hiểu còn vài phút sau cùng danh dự của Nho có được bao toàn không.

Một Trương Thủ Y Loan, yêu cái đẹp của thể xác hơn hình hổ quyết một phen thi phương xử người học bí quyết các nhan vũ nhan mộng hời là trau dồi nghệ thuật công dụng ngắn hạn — Thuật là trung danh của chàng Hải Ba.

Ấy vậy mà hay, vì thế rằng lem nhem như vậy mà lại khả, chứ còn biế bao nhiêu lãnh tụ khác cũng e như gã già pít trang bông hoa lá như Tôn thất Tuệ, Nguyễn minh Lữ, Nguyễn Doãn, Nguyễn trương Cối và v.v., kể bối tên phổ biến đời nhan cho rong rực núi cao bát bao giờ rời lại sang, kể lão số dê chí nạn nhân của Song Hành Kiệm Ước Sóng bất thiền như những gò bóng mờ, đổi mặt lục nhô cõng Tựu Long nhôm vào Dinh Độc Lập au au thầm nói với TT Thiệu là «Cứ ta đây».

Trong hai niên khóa 1965-66 và 1966-67, tập thể SV Song Sông khai sinh thành lập được cơ cấu lãnh đạo tức Ban chấp hành THSV/Sg — Vào những tháng đầu xuân sau năm 1967, có thể nói tập thể SV tranh đấu ở Saigon thua thiệt nhất, nhứt, lớp bìn đầu lòi khô khát biết, lớp bi cũ... Tổng số có đến gần 20SV kẽ vào rừng, kẽ nóc còng lao lý kẽ trở thành Trung sĩ Quân đội VNCH.

Đa số ên tuối các lãnh tụ SV trong khoảng thời gian này đều xa lì với quần chúng và ngay trong tập thể SV cũng chỉ vài tên hữu biệt mà thôi. Người viết xin chịu lỗi chỉ còn nhớ được vài quý danh như Cao thị Quế Hương, Phan Anh, Cao Nguyên Lợi, Hùng Thảo... Cố tuối nói trong hai năm 67-68, các lãnh tụ SV bị đòn hội chọi nhiều người mà cả gõ tiếng tưng hô. Đối với tập thể SV họ chỉ là những con dã tràng xe cát bê đồng, những con thiên thần nhẹ dạ đang thương bị các thế lực hùn động và mưu nuô Lữ Bố của các thầy cảnh sát mơi ra lò hiện nay.

giờ cũng có những lần lối dang thương. Nhưng đáng trách nhất là ai? Bằng sự hiền nhiên là các lãnh tụ này đã bị ám ảnh cho cá sự phu của mìn ngay sao kh Thượng Tọa Tri Quang đến au và tai viền hòng trộm Dinh Độc Lập 7 ngày 7 đêm cũng không hay lồ dược tinh thế.

Mãi cho đến năm khóa 1968-69 sinh viên Nguyễn và Quý chủ tịch ban Đại Diện Nông Lâm Séc mới thành lập được ban chấp hành Tổng Hội SV sau một cuộc bầu cử nghèo nàn với v.v. Anh Quý đặc cử chức vụ Chủ tịch. Anh Quý chỉ làm chủ tịch được vài tháng rồi phải đi Thủ Đức. Quý hoạt động thầm lặng chia gác được một tiếng vang cho cá nhân mình cũng như cho tập thể sinh viên thi ra đi. Sinh viên Huỳnh Tân Mẫn rong chúc vụ đệ nhất phó chủ tịch Nông vụ đương nhiệm trở thành Quyền chủ tịch Tổng Hội SV Saigon. Sóng gió bắt đầu xảy ra, khi một sinh Mẫn phải nặng nề đam nuô, ba chức vụ quan trọng của SV, nhứt là vào giải đua i phe phái chả nái để muôc dựa vào thế lực của Sinh Viên, để tạo một tai tai, một tiếng vang trong thời kỳ tiền và i động các cuộc bầu cử Tổng Tống, Thượng và Hạ nghị Viện 1971.

Một lú Mẫn đảm nhiệm ba chức vụ: Chủ tịch Ban Đại Diện Y khoa, Chủ tịch Đại học Xã Minh man, Chủ tịch Tổng Hội S/Saigon.

Với những kinh nghiệm của các cuộc tranh đấu cá năm trước. Cá lão y Sinh viên năm 1970 hoạt động kha nipp nhang khiếu cuộc tranh đấu của Sinh viên 70 rat dai hoc và đại dược nhiều thâ ihtich đang kè như có được một Tri sở Sinh viên đang hoàng và như là giải thoát được họ, một cuộc tò nhau sinh viên ra khỏi lão tú. Gó thê nói d là một điểm son trong các sinh hoạt dân chủ của nền đệ nhị Cộng Hòa này tuy mai nhiều mồ hôi nước mắt và tai tiếng. Vá đây là những khuôn diện các lãnh tụ SV 1970.

Huỳnh Tân Mẫn

Mẫn là sinh viên hàn thư ô trường Đại học y khoa, Nhỏ con, yếu đuối, nói trong hơi thở, cười trong thăm l>tag. Khác lão với đa số các lãnh tụ sinh viên, lú nào cung hung hăng mạnh bạo thua thang xứng lèn, gân lung tiếng khai gianh được micro, Mẫn lúc nào từ thái cung chậm dãi, đi klong gày tiếng lóng, nói nhỏ nhẹ người khen khen hí hí, định không bao giờ thấy anh cười. Cứ theo M. Y toàn trong nhà ngoại xé thi Mẫn có rất nhiều vai thử và cái nhì. Thượng đế đã a bài để anh trở thành một đỗ thủ gai luém của các thế lực hùn động và mưu nuô Lữ Bố của các thầy cảnh sát mơi ra lò hiện nay.

Dười anh mặt trời luôn luôn Mẫn ở vai trò tú yểu chảng bao giờ Mẫn ăn to nói lớn, đòn áp nặng lòi da thủ trong cuộc hì họp. Lúc nào Mẫn cũng leo lé i kh ên nướng dê thương, năn nỉ làm anh mời ngồi vào ghế chủ tọa. Trong b ng i thi sao khô g oé mìn rong qua thực phu piue Mẫn có khâng tạo aùn nhưng dợt song ngầm trong tập thể

sinh viên và nhất là tạo được sự tin nhiệm đáng hoảng khai cao với phái nữ. Tôi muốn nói đến sự tin nhiệm đáng hoảng của các cô các bà lớn tuổi có uy tín. Nhiều bà yêu mến Mầm coi Mầm như ruột thịt. Khác hẳn với bạn bè của Mầm các bà ngán và cùng, vì thiên tính quý nhứt của tuổi trẻ bùi bối phong túng lão lếu.. Mầm không có — Nam thực như lồ, nữ thực như mèo, Mầm ăn rất nhiều nhưng chậm rãi đê thươn, Mầm không uống lava hút thuốc lá. Mầm đánh sỉ phê khá cao, lột đồng hồ, cầm tay điều của anh em là việc thường.

Nguyễn hoàng Trúc

Trúc là SV Cao đẳng Thú y, người Kiến hòa, đảm nhiệm chức Phó chủ tịch Nội vụ của Tổng Hội SV/Saigon. Khác hẳn với Mầm, Trúc mang khuôn diện của một Thủ y sĩ hoàn toàn, không có những cảm quan béo nhạy hấp dẫn như Mầm. Người kính nghiêm, từng trải việc đời có thể tin tưởng Trúc hơn Mầm. Trúc chân thật, gặp Trúc không đến nỗi phải e dè bị phản phét. Với tư cách phó chủ tịch Nội vụ, Trúc hoạt động khá tích cực, không tránh né trong các công tác « cẩm tú » của SV. Tận tụy hoạt động cho tập thể SV nhưng Trúc phản ứng chậm chạp, đổi đáp ít khi được trời chảy có lẽ vì thế Trúc được anh em cát đặt vào chức vụ Phó chủ tịch nội vụ để lo việc trong nhà. Theo tiếng gọi của núi sông Trúc đã tinh nguyên theo học khóa 1/71 trường Võ bị Thủ Đức. Cũng là một lãnh tụ SV có giá, từng ra tòa về vi đánh chiếm Tòa Đại sứ Cao Miền, và cố thủ Tòa Đại sứ này được 3 ngày 3 đêm, và toàn ra lệnh phòng hỏa tào Đại sứ này nếu chánh quyền không biết điều.

Nguyễn văn Thắng

Thắng là Tổng thư ký THSV Saigon niên khóa 68-69. Trong cuộc tranh đấu của SV 70, Thắng là SV chịu chơi, đợt tin nhiệm nhứt. Vì mặc dù đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm ban Việt Hán nhận sự vụ lệnh của Bộ QGGD lên làm Giáo sư tại trường Trung học Gò Dầu Hạ Tây ninh, Thắng cũng không thèm dậy bỏ nhiệm sở liền 3 tháng trở về Saigon lãnh đạo cuộc tranh đấu.

Thang có phong độ của một Giáo sư đang hoảng, khôi ngô tuấn tú, hiền hậu, ăn nói gãy gọn dễ gây cảm tình với thành già.

Chấm dứt nhau sicc trong các lãnh tụ sinh viên, thì Thắng được số điểm khá cao về mọi phương diện. Hiện Thắng là đầu mối cho các sinh viên tranh đấu vì Thắng hiện mang bản án của Bộ Quốc gia Giáo dục khép cho, không được hưởng quy chế biệt phái như đa số giáo chức lý do mà Bộ Giáo dục khép cho Thắng là Thắng đã là một công chức đang hoảng, cuối tháng lãnh lương chánh phủ như ai mà lại bỏ bỏ về Saigon di lãnh đạo cuộc biểu tình chống đối chánh phủ đòi quyền sống v.v..

Hiện nay thành thoảng Thắng ghé qua Tổng hội SV hôm trước là hôm sau thế nào cũng có vai chục em nữ sinh có, nam sinh có tràn ngập vào bộ Quốc gia giáo dục hài hối Bác sĩ Nguyễn danh Đàm nhứt

định đòi Thắng về dạy ở Saigon. Bị quá không biết làm sao, Bác sĩ Đàm đành telephone kêu cứu Cảnh sát thế là anh em Bạn dân xuất hiện tặng vai quả lưu đạn cay mọi việc lại êm suối. Thời đang mưa thì cứ xin anh Thắng đứng ghé qua Tổng Hội sinh nữa cho đàn em thi cử sau, sẽ tính cũng chưa muộn.

Tô thị Thủy :

Tô thị Thủy là một Ủy viên trong Ban chấp hành THSV/Sg niên khóa 1968-1969 một địa vị rất khiêm nhường, niên khóa 1969-70, Thủy là chủ tịch Ban Đại Diện SV Đại học Sư Phạm hiện đã tốt nghiệp là Giáo sư một Trường Trung Học tại Ba xuyen và đã chính thức kết hôn cùng lãnh tụ Cao nguyên Lợi, một SV Văn Khoa, một sinh viên quá cảm nhứt trong cuộc tranh đấu 1966-67, được hưởng hương vị chuồng cọp của Côn Sơn.

Mặc dù ở địa vị khiêm nhường nhưng Thủy quả là linh hồn sống động trong cuộc tranh đấu 1970. Phản tích từng nét thi Thủy không đẹp, nước da Thủy ngăm ngăm đen, thân hình cao ráo, mảnh mà duyên dáng, ăn nói bạo dạn quán xuyến cả nghị trường. Thủy xuất hiện là nghị trường vang lòn những tràng vỗ tay nồng nhiệt như tiếng pháo đầu xuân. Đứa xấu miếng bao Thủy sở dĩ hết lòng hết dạ với cuộc tranh đấu của sinh viên 70 vì hình ảnh của sinh viên Cao n. Lại người yêu của Thủy tại Côn Sơn. Thế cho nên sau khi Cao n. Lợi được tự do, Thủy xa lánh dần các cuộc tranh đấu của anh em và lo về nội trợ. Sự dì nghị của anh em thế mà đúng, vì trong một thông cáo nhỏ trọng lượng lịch sử tiến bộ đang trên Tín Sáng đã chính thức hóa Thủy là bà Cao n. Lợi rồi, thật là một thua lỗ lớn cho các sinh hoạt của Tổng Hội sinh viên Saigon hiện nay,

Hình ảnh một nữ SV Đại Học luôn thuộm trong chiếc áo dài thùng thình đội nón lá tiếp tế từng mui chánh cho anh em sinh viên dùi ngo trong lời nói làm anh em nức lòng tranh đấu lấy da nem vào CSDC. Hình ảnh một thiếu nữ đoàn trang trí trước đắng đòn thuyết pháp, phải thành thật nhìn nhận rằng Thủy đẹp và quyền rũ vỏ cùng. Thành hành phúc cho anh Lợi — một cô Giang của thời đại đó. Biết bao giờ tập thể SV Saigon có một Tô thị Thủy thứ hai ??? Tất cả đã hết rồi !!!

Nguyễn thị Yến

Yến là một SV Đại Học Văn Khoa. Yến với Thủy là cặp bài trùng. Thủy mỏng mảnh, mảnh dây, khô chân gân mặt bao nhiêu thì Yến lại mềm mím như đáy lưng ong bấy nhiêu. Yến cũng đẹp cũng xinh, nhưng đòn hậu tất nái hơn Thủy. Vạn tài có thể so sánh Yến và Thủy là Thúy Kiều và Văn của Nguyễn Du 300 năm về trước. Yến là thủ quỹ trong Ban Chấp Hành Tổng Hội SV liền trong hai niên khóa Yến đã là tròn nhiệm vụ cao cả đó. Đầu cuộc tranh đấu 1970, đã đi vào đỗ vắng nhưng hình ảnh hai nữ lãnh tụ SV này vẫn còn phảng phát hương thơm, thật xứng danh là con cháu của Hai Bà. Co lẽ vì vậy mà đa số SV Saigon mến trọng nay Chủ tịch THSV Saigon sẽ là một nữ SV, thi chúc SV sẽ hưởng được nhiều lợi ích hơn và có như

vậy nên Tự trị Đại học VN mới có được. Vì các nam SV luôn luôn bị đe dọa ban hoạt động quá át thi trượt, thi trượt là đi lính liền, thế là cuộc tranh đấu không thể liên tục được. Anh em nào ý kiến này cũng hay...

Phạm Hào Quang

Phạm Hào Quang là một SV tranh đấu có thành tích nhứt, vào tù ra khám cũng đến 4, 5 lần. Hiện Quang là Chủ tịch Ban Đại Diện SV Khoa học. So về thành tích tranh đấu Quang còn là bậc đàn anh của Mầm, Trúc, Thắng, vì sau khi các lãnh tụ Bối, Nho chấm dứt vai trò lãnh đạo SV thi Quang tiếp nối thừa thòng xông lên liền.

Phạm Hào Quang với Đoàn Kinh là cặp bài trùng đối lập kịch liệt với phe Mầm—Thắng.

Xét về hình thức thi Quang Kinh như hai con sóc bò và dĩa hơi dị hình dị tướng tí ti, mỗi khi lên phát biểu ý kiến là gầm thét như moi tim, moi te gan, xé phổi cho đối thủ coi khác hẳn với Kinh lục lùa cũng e dè như co gài cùi trích, Quang Kinh lúc nào cũng chán thành xòng sáo phá phách lung tung chửi tất cả các phe phái : chánh quyền, Trung Quốc, Tân châu, Đức nghiệp, Nguyễn ngọc Lan, Nguyễn văn Trung, Thien Minh, Hoạt động chính mà như thế tức là tự cù lập minh, hai lãnh tụ Quang Kinh đã bị Huynh Tân Mầm, cho đeo ván trong cuộc bầu cử vừa qua.

Chẳng biết Quang Kinh làm ăn thế nào mà sắp bị liên danh ra tranh cử lại để một nữ điệp viên của Mầm tên Lê Chiêu lọt vào làm thủ quỹ liên danh của mình. Để rồi tên phút chót khoang 12 giờ đêm người đẹp Lê Chiêu đệ đơn rút tên khỏi Ban Tổ chức Bầu cử. Giới nghiêm rời Quang đành chịu thua. Quang tức học mâu. Quang chửi lung tung bơi đầy đồng rừng Ngõ công Đức Chủ nhiệm Ban Tín Sáng. Quang cũng mạ ly luon, khiến báo chí thòm trộm trong mục sinh hoạt của Sinh viên là an Quang là thế này thế nọ. Nếu sinh viên có một lãnh tụ độc lập với phe phái, chỉ hoạt động cho SV, thuần túy « SV là cha » thì nên tin nhiệm Phạm Hào Quang, còn muốn những mòn khác thì nên chọn người khác thi hơn chứ nếu tin nhiệm Quang có lúc mang họa vì cặp bài trùng Quang Kinh không có các hậu thuẫn quy mô đâu.

Chưa biết trong lai của Quang sẽ về đâu vì Đoàn Kinh đã khẩn gởi vào Thủ Đức rồi. Khiến Quang trở thành một lãnh tụ có đơn nhứt, lêu bêu, an Quang không dám mở lời. Tổng Hội cũng e dè. Cha Lan cũng không chừa vì trong lúc quá nhiệt tình cay đắng bị các đống trên phả bội Quang cũng chửi lùn. Đôi bụng Quang đành trở về nhà ăn cơm nguội chứ không như các lãnh tụ khác lúc nào tiền bạc cũng có đều đều.

Thích Quảng Trí

Đại Đức Sinh Viên Thích Quảng Trí là chủ tịch ủy ban tranh đấu sinh viên Vạn Hạnh. Là một tu sĩ ngưỡng mộ Thích Nhứt Hạnh, là một tu sĩ nhưng Quảng Trí rất đẹp trai, quyến rũ,

mạnh bạo nhứt hiện nay điều chắc chắn là trí thức hơn Huyền Diệu và Pháp Siêu nhiều. Trong cuộc tranh đấu 1970, Quảng Trí cũng đóng một vai trò khá quan trọng, sự xuất hiện của Quảng Trí làm cuộc tranh đấu trở nên nặng nề vì nếu chánh quyền dụng vào đầu Sư Bác Quảng Trí là bỗ mệ với khối Án Quang. Mới đây trong cuộc đặc ân tiêu sầu với Đại Đức tại thảo am Xóm chùa Đại Đức than quâ, vì tham gia cuộc tranh đấu năm ngoái mắc nợ hết 60.000\$ lý do vì tranh đấu mà mất chức Hiệu trưởng Trung Học Cộng Đồng Xóm Chùa Tân Định lương tháng 12.000\$.

Trường Cộng Đồng Xóm Chùa là Trung Tiểu học thành hình được do sự hợp tác của một ông sư và một ông cha mà thành vì vậy mới gọi là Cộng Đồng.

Trên đây chỉ là những lãnh tụ SV tiêu biểu cho vái chịu lãnh tụ do việc Đại học Saigon đào tạo.

Gần đây PTTK với tư cách Chủ tịch HĐNDGĐ tuyên bố sẽ sam roi này để cho giao chức đê vào đit các học sinh và sinh viên cung đấu và thêm rằng chỉ có tin tưởng vào tương lai vì sinh viên trong mấy năm gần đây bị các phe phái chánh trị lợi dụng tên lợi dụng xuống khiến như cái cây đã bị bột đứt khoé, trở thành bệnh hoạn không xài được nữa. Co lẽ Phó Tổng Thống nói đúng, nhưng trách nhiệm tại ai (?) khi ông là chủ tịch Hội đồng Văn Hóa Giáo Dục.

Trở lại vấn đề lãnh tụ sinh viên, mới đây nhiều hiện tượng khiến những người tin tưởng vào sinh viên buồn nản và cùng. Nếu không ý thức được trách nhiệm và giá trị cao cả của mình các lãnh tụ sinh viên trong năm nay có trách nhiệm được cảnh cáo thuê đâm mìn cho các phe phái để kiểm được chút cơm thừa canh cặn không.

Tất cả những trò ma giáo bẩn thỉu bắt cứ ở chỗ nào đã diễn tung ra trong ba cuộc bầu cử Ban Đại Diện Đại Học xã Minh Mạng, Đại Học Sư Phạm, Đại Học Khoa Học và các chánh Đại Học Văn Khoa sẽ không tránh khỏi.

Chưa bao giờ các sinh hoạt của Đại Học lại nhiệm đec ô uế như hiện nay. Vì thiếu tinh thần tự trọng nên lập thể sinh viên đã sa vào tình trạng bị phá giá thê thảm, da số các sinh viên trong trạng thuần túy không thèm tham gia các cuộc bầu cử của SV.

Nhận xét khách quan tất cả 40.000 SV đều có trách nhiệm xin đừng đec ô tại ai. Tại mình, là sinh viên đã tham nhau các tư tưởng dân chủ có thừa mà bừa bãi vô trách nhiệm vô cùng.

Bằng chứng xin quý vị cứ viếng Đại Học Xá Minh Mạng bất cứ lúc nào quý vị sẽ thấy những bóng ma thất thểu mặc quần sà lõn áo may ô chạy ra chạy vô trước cửa vào Đại Học Xá. Tiễn thêm vào chút nữa bạn sẽ thấy ân hận vô cùng. Tất cả các SV Đại Học Xá đều không biết cách đi cầu tiêu mày, chỉ thích là đồng nên vung vãi tràn ngập... bóng đèn trong cầu tiêu đều bị *pai-lu* về phòng học mình làm của riêng hết.

Đại Học Xá Minh Mạng hiện nay là 1 quốc gia trong một quốc gia, còn lâu chánh quyền mới dám đựng tới như xú đạo Hồ Nai Biên Hòa ấy mà !



Danh nhân xứ Quảng TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT

PHẠM TRUNG VIỆT

Lê văn Duyệt, tổ tiên nguyên quán ở Bồ Đề Mộ Đức, Quảng Ngãi. Nội Tô là ông Lê văn Hiếu thiên cư vào miền thôn dã gần Vầm Trà Vợt (nay thuộc làng Hòa Khánh tỉnh Định Tường). Cha là Lê văn Toai sinh được bốn con trai. Lê văn Duyệt là con trưởng sinh vào năm Đinh Tỵ (1763) tại Vầm Trà Vợt (theo tài liệu của Hội Thượng Công quý tộc xuất bản 1964 thì Lê văn Duyệt sinh năm 1764). Sau khi ông Lê văn Hiếu qua đời, dai gia đình đến cư trú tại vùng Rạch Gầm ở bên rạch Ông Hồ, nay thuộc làng Long Hưng (Định Tường).

Lúc mới sinh, Lê văn Duyệt không có bộ máy sinh dục (chữ Hán gọi là «àn cung») thân hình ngắn, tánh khí thâm trầm, dung mảnh, sức khỏe khác thường. Ông ít bạn bè, không ham học, cả ngày chỉ lấp lóp, lèn gió để bắt chim, đánh cá, đặc biệt say mê thú nuôi già nỗi.

Khi 14, 15 tuổi thường than rằng: «Sinh ở đời loạn mà không

kéo cõi giông trống làm đại tướng để lưu công danh sử sách thì không phải là tài trai».

Năm 1780 Lê văn Duyệt được Chúa Nguyễn tuyển làm Thái Giám, sau thăng Cai Cơ cai quản hai đội quân thuộc nội, có công bảo vệ Chúa Nguyễn trên đường phục quốc từ Phú Quốc qua Xiêm la về Sài Gòn cho đến ngày đất Đồng Nai thuộc về Chúa Nguyễn (1789).

Lê văn Duyệt thường theo dõi chiến trận, cùng các tướng bàn luận việc dụng binh, có nhiều ý kiến xác đáng.

Ông từng tâu lên Ng. Vương: «Sơn tặc (quân Tây Sơn) là quân vô đạo, không bao lâu cũng tự diệt mà thôi. Nay ta lấy người nhàn mà đánh kẻ bạo, thế như chém tre, tội thiếp không có gì làm khổ».

Nguyễn Vương tỏ ý đẹp lòng. Lê văn Duyệt hăng hái chiêu mộ quân sĩ theo vệ cánh Tả quân, phung mện ra đánh Qui Nhơn,

nhờ có công tai mít trận Úc Sơn được thăng làm Thuộc Nội Vệ Úy thuộc đạo Thân sáu quân.

Đầu năm Ất mão 1795, đem quân cứu viện Diên Khánh, đưa dại quân qua sông, định hạ đồn. Lê văn Duyệt được cải phong Vệ úy Diêu võ, lại đồi làm Chánh Thông Tả Đồn của đạo quân Thân sáu.

Thời gian đem quân đánh Bắc Bộ Lê văn Duyệt có dịp gặp Nguyễn Công Trứ. Giai thoại kể rằng: một hôm đại binh của Tả quân đi ngang qua một địa điểm thuộc Hà Tĩnh trong một cuộc liên tiếp. Mọi người đều sợ hãi. Toàn quân tiến phong ghé vào một lán thấy có người nam ngủ, thết kế dậy.

Vừa lúc ấy, Lê văn Duyệt cũng cười ngửa trời thấy người có vẻ nho nhã, dính dặc truyền linh không được làm dữ báo đang ra khôn tồn báo Nguyễn Công Trứ:

«Mì là học trò hả, hãy thử hình ảnh nằm ô rơm dập chiếu này đi. Hay, ta sẽ thưởng cho.

Trận hỏa công khởi đánh lúc rạng 30 đêm rằm tháng giêng năm Tân Dậu (27-1-1801) kết thúc vào lúc quater 16 được gọi là «Võ Công đệ nhất» trong thời trung hưng của nhà Nguyễn.

Sau chiến thắng Thị Nại, Nguyễn Vương, theo lời khuyên của Lê văn Duyệt, y theo kế của Võ Tánh, ra đánh Phú Xuân.

Lê văn Duyệt và Lê Chất điều khiển thủy quân tiền phong cả thang, bắt được Phò mã Trị và hơn 500 tù binh và do cửa Thuận An tháng tiến đến kinh thành Huế.

Sáng mùng 3 tháng 5 Tân Dậu (1801) Vua Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản của Tây Sơn rời Phú Xuân chạy ra Bắc Hà. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày này, Chúa Nguyễn Phúc Ánh bước lên bờ sông Hương sau 26 năm lưu lạc.

Sau đó, Lê văn Duyệt được Vua đặc biệt ban một chiếc trống trận và có lệnh để tăng uy điều khiển binh quân, cùng Lê Chất, Tống Việt Phước và phái qđan Tây Sơn, từ cửa biển Mỹ (hiện phía đông quận Đức Phổ, Quảng Ngãi) tấn công bắt đầu, dai tháng quân Tây Sơn tiến vào Bình Định, khắc phục thành này năm 1802.

Lê văn Duyệt được phong tước Quận Công, tháng 5 Nhâm Tuất (1802) lại được thăng Khâm Sai Cửu Tả quân Định, Bình Tây Tướng quân cùng Lê Chất tiến phong đánh Bắc Hà, tháng 10 thâu phục thành này đổi là Bắc Thành và ban sur.

Đầu năm Ất mão 1795, đem quân cứu viện Diên Khánh, đưa dại quân qua sông, định hạ đồn. Lê văn Duyệt được cải phong Vệ úy Diêu võ, lại đồi làm Chánh Thông Tả Đồn của đạo quân Thân sáu.

Thời gian đem quân đánh Bắc Bộ Lê văn Duyệt có dịp gặp Nguyễn Công Trứ. Giai thoại kể rằng: một hôm đại binh của Tả quân đi ngang qua một địa điểm thuộc Hà Tĩnh trong một cuộc liên tiếp. Mọi người đều sợ hãi. Toàn quân tiến phong ghé vào một lán thấy có người nam ngủ, thết kế dậy.

Đầu năm Kỷ Mùi (1799) Lê văn Duyệt đem quân án ngữ Bình Định, ngăn viện binh Tây Sơn. Quản của Thiếu Phò Trần quang Diệu và Tư Đồ Võ văn Dũng không tiếp viễn được phái lui về Thanh Hóa (Mộ Đức) vì thế thành Qui Nhơn bị lật. Nguyễn Vương cao dồi tên Qui Nhơn thành là «Bình Định thành».

Tháng chạp Kỷ Mùi (1799) thành Bình Định bị quân Tây Sơn vây chặt. Mùa xuân Canh Tý (1800) Lê văn Duyệt cùng Nguyễn Vương đem quân ra cứu viện Qui Nhơn dùng hỏa công đánh tan thủy quis Tây Sơn tại biển Thị Nại.

Nguyễn công Trứ ứng khẩu đọc:

«Ba vạn anh hùng đê xuồng dưới
Chín lần Thiên tử đội lên trên»

Tả quân rất kinh ngạc, ân cần khuyên bảo, thường tiễn cho về.

Từ đó Tả quân rất lưu tâm đến Nguyễn công Trứ. Năm Gia Long thứ ba, khi Lê văn Duyệt đi bộ giá nhà Vua ra Bắc thành, thời gian trú tại Nghệ An có mời Ng. công Trứ đến hỏi về dân tình. Nguyễn đáp trời cháy, cầu nǎo cũng xác đáng. Tả quân lại hết sức khen ngợi.

Sau khi ở Bắc ra về, mỗi khi tiếp chuyện các quan đồng triều Tả quân Lê văn Duyệt cũng không quên nhắc nhở đến hai lần gặp Ng. công Trứ và nhận xét: người ấy là bậc kỳ tài, lại có chí lớn, nếu Triệu dinh biết dùng chắc chắn sẽ thành một tôi lương đồng nai sau.

Từ năm 1803 đến năm 1808, Lê văn Duyệt đã ba lần đi hành sứ mang dẹp giặc Thượng Đá Vách ở Quảng Ngãi, có đóng quân tại Tra Khúc.

Năm 1808 Lê văn Duyệt trấn thủ Đế Đô, thời kỳ này có lần vào châu trề. Vì chẳng biết ai có dám pha giặc mà Vua Gia Long đã phán hỏi: Tả quân bằng một giọng nghiêm nghị:

— Khanh còn biện xem đá già?

— Muôn tâu bệ hạ, hạ thần khó ở, phải gượng vào châu.

— Nhưng, tính khanh rất hanh già choi?

— Muôn tâu Thánh Thượng, cái đá quả có. Nếu hạ thần đã giúp bệ hạ được một việc nhỏ gì trong quân cung nhớ chơi già cả. Người xưa đã nói già quá là một cẩm thú dù 5 đức lớn:

— Đầu có mào như đài mũ là Văn.

— Chân có cựa nhọn là Vũ.

— Thay kè đinh trước mặt dám xông vào là Dũng.

— Thay cái gì ăn gọi đồng loại đến cùng ăn gọi là Nhẫn.

— Đêm đêm cứ rời giờ, tối canh là gãy gọi là Tin.

— Văn, Vũ, Tin, Nhẫn, Dũng, 5 đức canh tuết cho kẻ cầm quân làm tướng. Vua nghe câu, đổi nét mặt làm vui.

Năm Gia Long 11 (1812) Lê văn Duyệt vắng chi vào tuần vắng tại Quảng Ngãi, sau đó được Vua triệu về lãnh chức Gia Định Tông Trần, giao túy nghĩ giải quyết vụ Xiêm la và Chân Lạp.

Năm 1813, Lê văn Duyệt dẫn 13.000 quân theo đường thủy đưa Vua Chân Lạp Nặc Ông về cố đô La Bích, sau quân dẹp giặc Vua Chân Lạp kinh thành Nan Vang to rộng, vững chắc để phòng thủ.

Người Xiêm rút quân, Lê văn Duyệt lưu Nguyễn văn Thoại thống lãnh 1000 quân tinh nhuệ & lại giúp Vua Cảnh Lạp.

Tháng 6 ất (1815) Lê văn Duyệt phung chi vú triều, ki dỗ vào dẹp giặc Thượng Đá Vách lần thứ ba. Linh ủy, binh định xong, Lê văn Duyệt còn nghĩ đến sự an ninh lâu dài nên đã cho dập trường lũy chảy dài sườn tỉnh Qđ. Ngãi, bắc tới huyện Hà Đông (hiện Tân Kỳ, Quỳnh Tân), sau đó tại Bồng Sơn (Bình Định).

Lũy dài 900m, có 115 bờ, mỗi bờ 10 binh sĩ, tất cả là 1.150 quân chia làm 6 cơ sở việc phòng thủ.

Sau đó, Lê văn Duyệt về kinh cùng với Lê bộ Thượng Thư Phan Đăng Hưng đồng thợ Cồ mang đi chiêu, ủy cho Lê văn Duyệt gồm coi năm dinh trường si thuộc đạo Thủ Sách quân.

Lê Duyệt từng dựa vào câu «Đích tôn thừa trọng, lập tự duy đích» để bêu vực cho ý kiến chọn con của Ông cung Cảnh làm Hoàng Thái Tử nối ngôi nhưng định ninh lặng trước quyết định của Vua Gia Long dựa vào lý khác là câu «Phụ trai từ hoán» để chọn Hoàng Tử Dân dâ 25 tuổi lên nối ngôi.

Năm Minh Mạng nguyên niên (1820) Lê văn Duyệt lại phung mang lãnh chức Gia Định Tông Trần, dẹp yên được giặc sai Cao Miền tên là Kế, vây bắt tên này chém đầu thị chung, khoan hồng đối với những kẻ a-tòng, vẫn hồi ức nịnh địa phương.

Lấy danh nghĩa bảo hộ Cao Miền để phòng sự gây hấn của Xiêm la Lê văn Duyệt ra đập con đường Saigon lên Gò dâu. Tay nín tiến cho lực quân thẳng tới ranh giới

Xiêm Miền, ngang qua Nam Vang đào kênh Vĩnh Tế để thủy quân di động mau lẹ từ Châu đốc qua Hà tiên Lê văn Duyệt chọn 8 muôn rưỡi binh vét kênh này sâu rộng, đích thân đốc xuất, lâm bệnh, được Vua thưởng cho một ngọc đai.

Suốt 2 nhiệm kỳ lãnh Tông Trần Gia Định, Lê văn Duyệt đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm minh: bài trừ trộm cắp cải cách hương binh, lập cơ quan từ thiện «Anh Hải» «Giáo Dưỡng» để giúp gia đình binh sĩ.

Là người chính trực, Lê văn Duyệt đã không ngại khép Huỳnh công Lý (phó Tông Trần) vào tội xử tử vì đã tham tàn, sách nhiễu dân chúng, mặc dù Lý có con gái là sủng phi của Vua Minh Mạng.

Vua muốn cứu Lý nên sai người lanh chì đi suốt ngày đêm vào Gia Định truyền rằng Lý tội, đáng tử hình, vậy Lê công cho giải về kinh để Lý phục quốc pháp. Dựa vào lời phê «đáng tội tử hình» Lê văn Duyệt dạy chém Huỳnh công Lý rồi cho muối thủ cấp bỏ vào thùng gởi về Triều vì đường sá xa xôi, e chẳng may có xảy ra bất trắc nên phung thura Thánh chỉ xử trảm tội nhân». Vậy là sủng phi của Vua Minh Mạng phải biếm vào lánh cung theo luật Triều đình vì có cha là kẻ phạm trọng tội.

Cũng trong nhiệm kỳ Tông Trần Gia Định Lê văn Duyệt đã từng tiếp kiến John White, người Mỹ, chỉ huy trưởng tàu hai cột buồm Franklin, người đầu tiên đặt chân tới Việt Nam.

Sau lần được yết kiến chính thức John White đã nhận xét Lê văn Duyệt qua một thiên ký sự: «Quan lớn nói chuyện với tôi rất tự nhiên bỏ hết mọi kiêu cách long trọng cao quý, mọi nghi lễ về địa vị lớn lao của Ngài. Chiến tranh, chính trị, Tôn giáo, phong tục và kiêu cách tại các nước Âu châu là đề tài mà quan lớn đặc biệt chú trọng.»

Bình sinh Lê văn Duyệt rất thích hát bài. Tà quân có sáu mươi bài hát riêng, chọn lọc toàn những nghệ sĩ điêu luyện, đặc biệt dùng toàn nam nghệ sĩ, vai đào do kép thủ.

Đồng bào Gia Định còn kè gai thoại hào hứng về thủ xem hát bởi của Lê văn Duyệt:

Hôm ấy, Thượng Công cầm chầu xem gánh hát của mình diễn tuồng Võ thành Lân. Kép Hứa Văn thủ vai trung bị bọn nịnh thần đoạt ngôi rượt Vua chạy, tới bờ sông nghẹt lối không thuyền may gặp cá rước. Kép ta liên hát nam rằng:

«Ô mā qua miền hải ngàn
Công tiên Hoàng tở rạng đường non»

Lúc này anh đã ngồi yên trên lưng cá, khoan thai hát nam tiếp:

«Vần vơ cá lội như cò, — Họ...

Tức thì Tà quân gõ dùi trống đánh các một tiếng trên thành trống :

— Cá chứ ngựa sao mà họ ?



Kép Hứa Văn thăm nghĩ lát nữa, khi văn hát rồi sẽ phải nằm ăn đòn. Nhưng lanh trí, kép ta làm bộ thản nhiên hát nam tiếp theo, họa may sẽ gỡ tội được phần nào :

«Họ, tướng đâu ô mā, ai ngờ lý ngur...»

Một loạt trống đánh lên thùng thùng, Thượng Công vừa cười vừa nói: «hạy, hay, tha tội, tha tội...»

Năm 1824 và 1831, Lê v. Duyệt đã hai lần dâng sớ xin từ chức nhưng Vua Minh Mạng không nhận lời vẫn tỏ tình ưu ái, cố lưu tại chức.

Chẳng bao lâu Lê văn Duyệt lâm trọng bệnh. Vào đêm 30 tháng 7 Nhâm Thìn tức 25-8-1832, niên hiệu Minh Mạng 13, Lê văn Duyệt từ trần tại Trần thành, hưởng thọ 69 tuổi.

Sau khi Lê văn Duyệt mất, thành Gia Định được đổi tên là Phiên An, đặt Tông Đốc, Bố Chánh, Án Sát Lãnh binh cũ tri.

Khi ấy Bố Chánh Bạch xuân Nguyên tự xưng phụng mặt chỉ truy xét, bắt giam con nuôi của Lê văn Duyệt là Lê văn Khôi. Đến 18 tháng 5 Quý tỵ (1833) Lê văn Khôi thoát ngục cùng thuộc hạ nỗi dậy, giết Tông đốc Ng. v. Quế, bắt sống Bạch xuân Nguyên, chiếm giữ Phiên An. Mãi đến ngày 7 Ất mùi (1835) quân nhà Nguyễn mới thu phục được thành này.

Vua Minh Mạng truy trách nhiệm tại Lê văn Duyệt nuôi phản đảng để gây nên họa, đem ra xử án.

Lê văn Duyệt bị truy đoạt quan túc, bị cuốc phảng mờ dia, dựng bia đài 8 chữ «Quyển yêm Lê văn Duyệt phục pháp xứ», Con nuôi và cháu là Hán, Yên, Tè đều bị xử tử, chỉ có Lê Tà quân phu nhân được miễn tội.

Năm Tự Đức thứ 2, theo lời thi

của quan địa phương Vua cho đập cây trụ có 8 chữ trên đài mạc tháp

nhân lo liệu sửa sang, dập mìn phần cho Lê Tà quân.

Mãi đến năm Tự Đức thứ 2 (1868) Vua mới cho truy phu

nguyên hàm cho Tà quân là: Võ

Các công Thần Chuồng Tả qu

Bình Tây Tướng quân Quận công

Hiện miếu mò của Tà quân Lê văn Duyệt đều xây cất tại xã Bình Hòa (Gia Định). Nơi đây, nam phụ, lão ấu trong toàn quốc, cả khách ngoại quốc đều kính chi thăm viếng, sùng bái tấp nập quanh năm khói hương nghi ngút. Người ta thường gọi là lăng Ông hay đền thờ đức Thượng Công.

«Trận trận gian nan là trang dam

tướng

Trung can nghĩa khí là vị dan

hà

Hương hoa lẽ bạc dừng quê

Đi ngang Gia định viếng dân

qu

PHẠM TRUNG VIỆT
(Non Nước Xứ Quảng)

ĐÒI LÀM CẨM

□ LANG BANG suut tầm □

Coi chừng khi bay bướm

Người trung niên dù có áp huyết cao vẫn có thể giao hợp với điều kiện họ phải thảo luận với các y sĩ riêng trước và sau đó, phải tìm hiểu xem việc giao hợp có ảnh hưởng đến sức khỏe không.

Bác sĩ Harley Williams nói khi bay bướm thì áp huyết cao nhưng sau khi đã thỏa mãn áp huyết sẽ hạ dần xuống.

Thuốc DDT và đàn bà

Cơ quan bảo vệ hoàn cảnh HK sẽ thi nghiệm các loại thuốc trừ sâu mới bị nghi ngờ liên hệ tới sự biến hoại của phụ nữ để quyết định xem có nên cấm sử dụng tức loại thuốc này hay không.

Ông Leroy Heinrich một bác sĩ chuyên về bệnh phụ nữ và nhà vật lý học Ronald Gelley đã thông báo cho hội Ung thư HK rằng nhiều dấu hiệu cho thấy có sự liên hệ giữa thuốc DDT và sự biến hoại của phụ nữ.

Bom nguyên tử Mini !

Nguồn tin quân sự cho hay là bom thử hai vừa qua, Hoa Kỳ đã dùng loại bom có lực lượng nặng 15.000 tấn Anh, lần đầu tiên trong cuộc chiến tại ĐD. Bom đã được bắn lên đầu các lực lượng BV hiện đang bao vây căn cứ hỏa lực 6 trong vùng 3 biên giới ở cao nguyên.

Loại bom không lõi này chỉ thua co loại bom nguyên tử. Người ta có thể coi nó như một thứ nguyên tử mini. Bom này có tên Daisy Cutter và nó liều khi chạm đất phả tung một vùng rừng rậm bằng một bãi đá banh.

Đời đèn nori !

Các chuyên viên Liên hiệp quốc dự đoán dân số thế giới sẽ lên đến

Té thế này mới khoái

Cảnh sát hôm nay vừa ghi nhận một nhân viên cao cấp của trường đại học say rượu và té từ lầu 18 tầng của một tòa nhà ở Đông Kinh lọt qua mái nhà của một tiệm ăn vào một chiếc giường có hai người đàn bà đang ngủ!

Hai người đàn bà này là len gọi cảnh sát tới. Cảnh sát cho biết ông Iso 24 tuổi chỉ bị thương nhẹ ở chân và đầu. Hai người đàn bà không bị thương tích gì cả.

Theo cảnh sát thì ông Iso uống rượu say, rồi đi ra ngoài nói nhà để thở không khí mát mẻ và đã té một cách gay cấn như thế!

Nixon đấu bóng bàn với Mao !

Thứ là phải đoàn bánh nhaja của Mỹ đã sang Trung Cộng đấu bóng bàn giao hữu. Trung Cộng đã vui mừng tiếp đón phái đoàn Mèo với 10 món ăn chơi trong 1 bữa trưa.

Các SV Mỹ đã được các SV và Giáo sư Trung Cộng hoan hô hết mình mà các quan sứ viên ngoại quốc ở lâu năm tại Bắc Kinh cho là chưa từng xảy ra hiện tượng này bao giờ !

Có lẽ bây giờ Trung Cộng không còn gọi HK là con hổ giày nữa mà là con hổ đe thương, con hổ thiệt hại ít ra là con hổ biết đánh bóng bàn !

NỮ CÔNG GIA CHÁNH

Chuyên hướng dẫn làm bánh Việt — Pháp. Nấu ăn và làm các loại Hoa bông hàng vải to màu, đồ cỗ Nguyễn thủy Quỳnh hương dân — 99 Công Quỳnh SAIGON. Điện thoại : 23.383.

NHÂN LÂM

- Hoa cưới
- Hoa cài áo
- Hoa trang trí
- Bánh sinh nhật
- Bánh Giáng sinh
- Bánh Trung Thu
- Bánh tiệc trà

Đặc biệt là cặp Thiên Nga, một loại bánh tượng trưng Hạnh Phúc dành cho Cưới Hỏi.

Xin hỏi : Cô Thúy Quỳnh, 99 Công Quỳnh SG. Điện thoại 23383

CALLEY— MỸ LAI MỘT VỤ ÁN BI THÀM



Tội ác chiến tranh : Ai trách nhiệm ?

Tòa án quân sự ở nước Mỹ đã triệu tập phiên xử đầu tiên vào năm 1776. Phiên tòa do đã xét xử trường hợp một chỉ huy trưởng trung đoàn trong đạo quân Cách mạng của tướng Washington. Bị cáo đã khai gian quân số trong trung đoàn để lấy thực phẩm quá số cần dùng.

Tài qua 195 năm lịch sử của Tòa Án Quân Sự Mỹ, phiên tòa xử trung úy Calley về tội ác chiến tranh ở VN được kể là phiên tòa rae rõi, có ảnh hưởng mạnh mẽ trên quân chúng Mỹ, và cũng là phiên tòa quân sự kéo dài nhất.

Luật sư biện hộ cho Calley đã tuyên bố, sau khi Tòa tuyên án, rằng : «Không có một vụ án nào sẽ chia rẽ nước HK như là vụ án Calley sẽ chia rẽ», Tờ báo Los Angeles Times số ra ngày 4-4-71 đã nhận vụ án Calley nhắc lại vụ án Dreyfus ở Pháp vào cuối thế kỷ trước. Để luận dàn chúng Mỹ, án lý quân đội Mỹ đang bị xem xét trước vụ án Calley cũng như nước Pháp trước vụ Dreyfus.

Người ta nhắc lại những vụ tội Ác Chiến tranh trong lịch sử để so sánh. Năm 1474 ở thành phố Breisach, Đức Quốc, một tòa án do nhiều nước thiết lập đã đem phán xử một lần chúa quái phật về tội tàn sát thường dân. Trong thời kỳ đại chiến thứ

hai, biết bao nhiêu cuộc tàn sát lương dân đã xảy ra, những cuộc cuồng bách di dân, những trại lập trung những cuộc tàn sát người Do Thái v.v. đã ghi vào lịch sử tội ác chiến tranh.

Hai phiên tòa xử Tội Ác Chiến Tranh nổi tiếng nhất sau dai chiến thứ hai là phiên tòa Nuremberg ở Đức (1945-1949) và ở Tokyo, Nhật Bản (1948-49).

Ở Nuremberg có 9 bị cáo đã bị tuyên xử có tội và hành hình, trong số đó có Hermann Goering, người được chỉ định kế vị Hitler, Martin Bormann, phụ tá của Hitler và Ribbentrop, người trưởng Bộ Goering đã tự sát một ngày trước khi bị đem treo cổ. Bormann còn tại đài và không ai biết ông ta trốn đâu.

Tại phiên tòa Tokyo, hai phạm nhân bị xử tử là tướng To-noyuki Yamashita và thủ tướng Hideki Tojo. Đại tướng Yamashita bị tố cáo không kiểm soát được binh sĩ dưới quyền tàn sát thường dân, bị xử treo cổ. Ông ta đã kháng án lên Tòa Cao Pháp Viện Hoa Kỳ nhưng không thành công.

Phiên tòa xử Tội Ác Chiến tranh gần đây nhất là vụ Adolf Eichmann, quan phủ thủ tàn sát dân Do Thái. Eichmann đã trốn tránh 15 năm đến tháng 5-1960 mới bị bắt và bị đưa về Argentina. Tòa xử vào tháng 12-1961, và Eichmann đã bị tử hình

trong năm 1962. Khi ra tòa, Eichmann đã tự nhận bộ rằng tất cả các tội ác ông ta phạm đều do lệnh cấp trên.

Lời biện hộ đó cũng được trung úy Calley đưa ra trong phiên tòa xử lâu nhất trong lịch sử tòa án quân sự Mỹ.

Họ đóng đinh anh trên thập tự ?

Trung úy chính biện hộ Calley, George Latimer năm nay 70 tuổi, hành nghề 47 năm ở Tòa Án, không phủ nhận rằng quả thực viên trung úy 27 tuổi này đã giết đàn bà, trẻ con và thường dân vô tội ở Mỹ Lai, nhưng hắn chỉ tuân hành lệnh cấp trên mà từ xưa đến nay hắn đã được huấn luyện để tuân lệnh mà không được đặt câu hỏi.

Trung úy Calley luôn luôn nhắc lại trước tòa rằng anh ta đã «tiến vào vùng địch quân, hủy diệt tất cả địch quân... và không bao giờ ngồi xuống để phân tích địch quân là ai, đàn ông, đàn bà hay trẻ con... Chỉ biết đó là quân địch...»

Ủy viên công tố của phiên tòa, đại úy Aubrey M. Daniel III, chỉ lớn hơn Calley 2 tuổi thì luôn luôn nhắc đi nhắc lại rằng Calley đã đóng vai phản ánh, vai hội thẩm đoàn, vai đạo phủ thủ, đã buộc tội và hành quyết các nạn nhân của hắn «đàn bà trẻ con, người già lão và trẻ sơ sinh». Điệp khúc của Daniel «đàn bà trẻ con người già lão và trẻ sơ sinh» đã vang dội mãi trong gián phòng xử và thiêu đốt lương tâm của Hội Thẩm Đoàn.

Hội thẩm đoàn gồm 6 luật gia tất cả đều là cựu sĩ quan chiến đấu chính họ từng dẫn lính đi đánh trận. Họ đã nghe hơn 100 nhân chứng cung khai trong một thời gian 4 tháng rưỡi. Sau khi nghị án trong 13 ngày họ đã tuyên án Calley có tội. Nói rõ hơn, tội phạm của anh ta là giết 22 thường dân (không ai biết tên tuổi) những nạn nhân vô danh đó, và toàn bộ sát một đứa trẻ.

Vì trung úy thấp bé có bộ mặt của một sinh viên đứng giữa hai trạng sư, dơ tay lên chào một cách mệt mỏi sau khi nghe tòa tuyên án khóc sưng mắt. Anh ta đã nói trong nước mắt sụt sùi, rằng anh không bào chữa cho sự tự do hay mạng sống của anh nữa, nhưng kêu gọi hãy bảo vệ danh dự của tất cả những quân nhân HK trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Khi Calley rời phòng xử, một đám thiếu nữ đứng ngoài hoan hô anh ta. Một người đàn bà la lớn : «Tôi đồng ý danh anh trên thập tự giá, nhiều sĩ quan trong quân lực Mỹ đã bày tỏ nỗi bất bình bằng cách tự thú nhận mình đã từng tàn sát thường dân trong các cuộc chiến đấu. Ông Carl E. Savard, 57 tuổi, kể lại rằng hồi đại chiến thứ hai, ông ta đã ném 1 quả bom đậu vào căn hầm ở Đức, và giết chết một người đàn bà Đức một đứa trẻ sơ sinh nằm trong tay mẹ.

Lương tâm của dân Mỹ cũng bị vò xé, phải chăng Trung úy Calley chỉ là một con vật bị hy sinh cho guồng máy chiến tranh và nền Công lý Mỹ? Tại sao chỉ có mình anh ta bị xử tội? Vậy thì những cuộc bỏ bom tàn phá thành phố Dresden ở Đức bỗ

bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki thì sao? Liệu Tổng T. Roosevelt, đại tướng Marshall có phải là tội phạm chiến tranh?

Chuyện ba ông luật sư

Năm 23 tuổi Calley đã nhập ngũ, và đến nay anh ta đã ở trong quân đội 4 năm. Anh đã bị đưa ra tòa án vì biến cố xảy ra ngày 16-3-1968. Ba năm sau biến cố anh ra tòa.

Tất cả có 109 nhân chứng, được gọi từ 31 tiểu bang ở Hoa Kỳ, đã diễn qua trước tòa. Những nhân chứng đó thuộc sư đoàn Americal, trung đoàn 11 và một số thuộc đại đội C mà Calley ở trong đó. Từ nhân chứng này đến nhân chứng khác, không ai còn nhớ được ngày 16 tháng 3 năm 1968 đó, ai ở bên trái mình và ai đứng bên phải mình, khi họ cùng tiến qua những ruộng lúa, lũy tre và ấp Mỹ Lai.

Mùa hè năm ngoái, bộ Lục quân Mỹ đã cử Đại úy Brooks Doyle, một sĩ quan Tư pháp đi phỏng vấn tất cả các nhân chứng để điều tra. Sau ba tháng làm việc, Đại úy Doyle đã trở về, lập một bản phúc trình đánh máy dày bằng một cuốn niên giám điện thoại. Những nhân chứng được phỏng vấn đã biện hộ cho bị cáo Calley. Nhưng cả hai luật sư dân sự biện hộ cho Calley, ông Latimer và Richard Kay đều không ai đọc bản phúc trình dày cộm đó.

Lục quân Mỹ cũng chỉ định một luật sư biện hộ cho Calley, thiếu tá Kennets ARaby. Ông này đã đọc các lời khai của nhân chứng biện hộ, tóm tắt lại, trong một thời gian tổng cộng 100 giờ làm việc. Nhưng hai luật sư Latimer và Kay không ai đọc các bản tóm tắt đó. Họ chỉ có bản tóm tắt của các bản tóm tắt trên mà thôi.

Ba luật sư cũng chia các nhân chứng ra để họ tiếp xúc riêng trước khi nhân chứng ra tòa khai. Riêng ông Raby đã tiếp xúc với mỗi nhân chứng 2 giờ đồng hồ. Còn Latimer và Kay chỉ chừng 15 phút.

Người ta không lấy làm ngạc nhiên khi ra trước tòa Kay và Latimer lâm lúc ngạc nhiên về lời khai của nhân chứng do các ông đưa ra. Luật sư Latimer với số tuổi 70 đã khá mệt nhọc phải đảm đương một vụ án dai dẳng như vụ này. Ở các phiên tòa, cứ sau một giờ tòa họp, ông Latimer lại băn khoăn ngước nhìn đồng hồ.

Chính T.U. Calley đã mời LS Latimer từ Salt Lake City biện hộ cho anh ta. Luật sư lão thành này chấp nhận, và tuyên bố ông coi Calley như một người con, một đứa trẻ bị bạn bè bỏ rơi, phải đương đầu với cả hệ thống chính quyền Mỹ. Nhưng sau 13 ngày tòa xử, Latimer đã nhắc cho mọi người biết rằng mỗi ngày ông bị thiệt mất 250 mỹ kim (gần 100,000 bạc VN) vì bỏ công việc của ông ở nhà.

Còn Luật sư Richard Kay, từ Cleveland lại, thi có vẻ quan tâm đến tương lai chính trị của ông ta nhiều hơn là vụ án. Ông ta nói chuyện với phóng viên ở hành lang tòa án : «Nếu các ông nhà báo viết về T.U. Calley tốt một chút thì Robert Taft đã

không thể nào đắc cử vào TNV kỳ rồi được. Nếu các nhà báo từ tể một chút thì họ phải bầu tôi vào Thượng Viện mới đúng!»

Khi Calley bị tuyên án và sau đó được TT Nixon ra lệnh thả ra khỏi nhà giam để trở về cư xá sĩ quan đặc thân ở trại Benning, thì 2 luật sư dân sự đã về nhà rồi, chỉ còn LS Raby ở bên anh ta mà thôi.

Lương tâm xâu xé

Vụ tuyên xử Calley đã làm cả nước Mỹ tự vấn lương tâm của họ. Bình luận gia Max Lerner thuật lại lời của một nhà trí thức thiên tả : «Chiến tranh là một trò tàn bạo vô luân, và vụ Mỹ lai cho thấy binh sĩ HK đã hành động một cách tàn bạo vô luân trong cuộc chiến». Đồng thời Max Lerner cũng thuật lại lời một công nhân : «chúng ta không thể vừa huấn luyện con em chúng ta đi giết quân địch, rồi lại giết hay bỏ tù chúng khi chúng thi hành điều đó» Nhà bình luận này lo ngại rằng dư luận Mỹ sẽ biến vụ Calley thành một «vụ Dreyfus».

Giới trung lưu và phe hữu khuynh ở Mỹ thiêng vực Calley vì cho rằng các hành động của Calley trong một cuộc chiến tranh như vậy là chính đáng.

Một độc giả của báo Los Angeles Times đã viết cho tòa báo rằng : «Tháng 3 năm 1966 tôi đang là một trung úy trong sư đoàn 1 bộ binh HK ở VN. Chúng tôi đã tham dự 1 cuộc hành quân «lùng và diệt», tên là Abilene. Một ngày trước lễ phục sinh, cả một đại đội trong sư đoàn chúng tôi bị VC tiêu diệt, với rất nhiều binh sĩ bị thương nằm trên chiến địa. Trong khi các lính Mỹ bị thương nằm rên xiết, kêu cứu trên mặt đất như vậy, thì VC đã cho đàn bà, trẻ con (từ 6 đến 60) đến trận địa, cầm dao ở tay. Họ tìm xem người Mỹ nào còn sống bị thương, và họ đã đâm trên thân thể các binh sĩ đó, cách nào cho các người bị thương bị đau đớn và kéo dài còn hấp hối càng từ từ càng tốt» (Lawrence Massung ở Newport Beach).

Một độc giả khác, Russell Craft ở Los Angeles viết : «Ngũ giác đài và tất cả quân đội Mỹ có tội, chứ không phải riêng Calley».

Đó là luận điệu của phe phản chiến Mỹ. Họ nói rằng nếu Calley đã giết thường dân và tội thi chinh thương cấp của anh ta, kể cả các vị tổng thống và bộ trưởng quốc phòng Mỹ phải chịu trách nhiệm.

Vụ án Calley làm xáo động lương tâm của dân tộc Mỹ nhưng cũng làm xáo động lòng của nhân loại phải xao xuyến.

Trong một cuộc chiến tranh tàn khốc bất quy tắc, không trận tuyến, ai chịu trách nhiệm về những vụ tàn sát thường dân? Những viên sĩ quan cấp úy? Hay các viên sĩ quan cấp tướng? Hay những nhà chính trị đã chủ trương «cứu cánh biện minh cho phương tiện»?

Vì chính cái nguyên tắc tư tưởng «cứu cánh biện minh cho phương tiện» cũng đã để ra các vụ tàn sát 3000 người ở Huế hồi Tết Mậu Thân và 200 thường dân ở quận Đức Dục, gần đây.

HẢI LƯU

LTS: Sau khi đăng lá thư thanh minh của ông Phạm duy Tín, chúng tôi lại nhận thêm được một lá thư của đương sự. Lá thư này đề cập tới một vài điểm mà chúng tôi đã nêu ra trong phần mở đầu lá thư thanh minh của ông Phạm duy Tín đăng trong số báo trước. Ông Phạm duy Tín xác nhận lại các điểm đó theo quan điểm của ông đồng thời cũng tỏ ý muốn chấm dứt vụ này thay vì chấp nhận đối thoại để vẫn để được sáng tỏ hơn. Do đó, chúng tôi cũng xin coi lá thư này là bài viết chót liên hệ đến vụ Chuột Bình Định mà sự thực sẽ được nhận thức tùy theo độc giả.



Qui nhơn, ngày 9 tháng 4 năm 1971,
Kính gửi Tòa soạn Báo Đời,
Thưa ông,

Một lần nữa, tôi xin cảm phục thiện chí của quý Báo đã không ngại mất thì giờ, không quản tốn kém để đăng bài thanh minh của tôi trên tờ báo Đời vừa rồi, trong lúc còn nhiều vấn đề lớn lao, sôi động của thời đại đang làm bận tâm quý Báo nhiều hơn vấn đề nhỏ nhất của tôi. Đáng lẽ tôi không nên quấy rầy quý Báo thêm nữa cũng như không muốn quan trọng hóa sự việc đáng cho đi vào quên lãng, nhưng tôi không muốn quý vị hiểu lầm thêm về tôi qua những lời tố cáo mỉa mai và có thể còn tiếp diễn nữa.

Một điều làm cho tôi ngạc nhiên là quý Báo có đề cập đến một bức thơ nặc danh nào đó gởi về mặt báo Đời đã phơi bày nhiều sự thật không đẹp liên quan đến tôi. Sự việc này làm quý Báo không thể không nghi ngờ tôi là tác giả của bức thơ nặc danh đó. Tôi không làm sao có thể chứng minh cho quý Báo tin tôi được, nhưng tôi xin thề trên đầu các con tôi là không bao giờ tôi lại có thủ đoạn để tiện như vậy. Hơn nữa theo sự suy luận của tôi tôi không dại dột gì mà lại gây thêm ác cảm, tạo thêm sự nghi ngờ của quý Báo trong lúc tôi chỉ tha thiết trông mong được quý Báo đăng bài thanh minh của tôi để giải oan. Tôi cũng không nghĩ ngờ đến thủ đoạn ly gián của người thù oán tôi muốn tận dụng kế sâu độc chọc tức quý Báo để hại tôi thêm một lần nữa.

Về những tin tức mới mẻ mà các cộng tác viên của quý Báo cung cấp vừa rồi, tôi chỉ xin tóm tắt sơ qua để quý Báo thông cảm phần nào (muốn cho rõ ràng hơn phải viết ít nhất 10 trang giấy) :

1) Sai lầm thứ nhất : Tôi không hề nói tôi không có tài sản nào mà chỉ muốn nói không có tài sản trị giá quá lớn lao 24 triệu bạc như lời tố cáo. Tôi có căn nhà ở đường Nguyễn Du là đúng sự thật và còn một căn nhà ở đường Hai Bà Trưng

VĂN CHUYÊN CHUỘT BÌNH ĐỊNH



(tiếc rằng đương sự tuy có chịu khó sưu tầm tin tức nhưng còn thiếu sót). Cả hai bất động sản này đều do hai vợ chồng tôi tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt và nhất là được tạo dựng trong thời gian tôi còn phục vụ trong quân đội, ở một đơn vị tác chiến xa xôi vùng giới tuyến (1962) chứ chưa về làm công chức tại Tòa Hành chánh Bình Định. Tôi đã bán cả hai bất động sản này vào năm 1969 (rất tiếc không thể gởi các văn kiện đoạn mài cho quý vị xem).

2) Sai lầm thứ hai : Tôi không phải là chủ nhân của Hý viện Cộng Hòa mà là nạn nhân của nó. Chủ nhân của nó là một số đảng viên Cần Lao đã ý thế ngang nhiên xâm chiếm đất của ông thân tôi là Phạm duy Trung (Nguyên là một thầu khoán tên tuổi thời Pháp thuộc) trong lúc ông cùng gia đình không có mặt tại Qui nhơn. Sự việc này đã dẫn đến kết quả sau to năm kiện tụng là UB liên bộ đã ra lệnh cho các đương can phá dỡ các kiến trúc này để trả lại đất trống cho thân phụ tôi (xin định kèm bản sao đơn của ông thân tôi gửi Tòa Hành Chánh, Đề nghị Tòa Hành Chánh xin lệnh trực xuất).

3) Sai lầm thứ ba : Tôi không bao giờ có 5 tiêu bài buôn bán nước ngọt tại địa chỉ 58 Lê Lợi. Tôi cũng xin nói rõ cho quý Báo biết là một hãng tư nhu hàng BGI không bao giờ có quyền cấp giấy phép tiêu bài như một cơ quan nhà nước. Hàng này chỉ có nhiều loại khách hàng : hạng A, B, C và hạng «bỏ đường» do hàng cung cấp hàng tận nhà để tiêu thụ hàng của hàng. Hạng A và B là hạng đại thương có xe vận tải nhận hàng trực tiếp tại hàng ; hạng bét mỗi tuần chỉ được cung cấp độ 10, 15 két nước ngọt, và phải đồ nhiều mồ hôi lao động mới mong kiếm được ít lời. Vợ tôi có một hạng thuộc loại bỏ đường này cũng như bao nhiêu người khác có địa điểm thuận tiện cho việc cung cấp, tiêu thụ đều được hàng BGI nhận làm khách hàng. Muốn buôn bán loại này phải xuất vốn mua nhiều vò chai mới đòi lấy được hàng của hàng.

Một khách hàng khác ở nhà bên cạnh tôi vì không có vò chai nên mượn nhà tôi buôn giùm rồi chia lời. Tôi cũng xin nói thêm là nhà tôi chỉ buôn bán khi tôi không còn làm ở Ty Kinh Tế nữa nên không thể nói tôi lợi dụng quyền hành được.

Việc buôn bán nhỏ nhặt này là quyền tự do của gia đình tôi, và là việc buôn bán lương thiện chứ có lường gạt ai đâu. Lương công chức đối rách trong thời buổi hiện tại nếu vợ nhà không buôn bán kiêm thêm lợi tức làm sao đủ sống.

4) Sai lầm chót và là sai lầm quan trọng : Trung Tâm Văn Hóa là một cơ quan trực thuộc Tòa Hành chánh. Cũng như các Ty nội thuộc tại Tỉnh Tòa, cơ quan này được cấp rất nhiều con dấu trong đó có con dấu Tỉnh Trưởng và con dấu Tòa Hành Chánh. Trên các văn thư có chữ ký của Đại tá Tỉnh Trưởng nhân viên văn phòng phải đóng con dấu Tỉnh Trưởng. Trường hợp ông phó Tỉnh Trưởng ký trên văn thư hoặc do tôi thừa lệnh Tỉnh Trưởng ký thì phải đóng dấu Tòa Hành Chánh. Đó là một nguyên tắc sơ đẳng không ai lại không biết. Có 3 trường hợp lỗi lầm về việc sử dụng con dấu Tỉnh Trưởng : 1) Tôi giả mạo chữ ký của ông Tỉnh Trưởng rồi chụp con dấu này vào để làm chuyện phi pháp (điều này vô cùng mất chí hòa là cái chắc). 2) Tôi ký tên tôi rồi chụp con dấu Tỉnh Trưởng vào. Điều này quá trẻ con không một Tỉnh Trưởng cơ quan nào lại làm như vậy vì tên tôi có phải là tên ông Tỉnh Trưởng đâu. 3) Nhân viên văn phòng có thể làm lỏng, thay vì đóng con dấu Tòa Hành chánh lên chữ ký của tôi lại đóng con dấu Tỉnh Trưởng. Điều này có thể bị cắp trên khiền trách vì cầu thủ trên công vụ chứ cũng không tội phạm gì.

Tôi xin mạn phép chấm dứt nơi đây và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý Báo.

PHẠM DUY TÍN



Bó đuốc Đồng Kinh Nghĩa Thục

Sau khi phong trào Văn Thân tan vỡ, ách thống trị của người Pháp củng cố, thực tế xã hội VN đã được cụ Phan châu Trinh mô tả như sau : «Ở trong chốn triều đình thì mấy anh quan đại thần khâm náu cho qua ngày, làm việc vụ tại cho chiếu lệ thi thời, còn các quan ở các tỉnh, phủ, huyện thì ăn đút, ăn lót, cần cành, chạy chot không cần biết liêm sỉ là cái gì. Máu thịt của dân càng ngày càng bị khoét, làm cho dân đến hết thế làm ăn. Hiện tình trong nước bấy giờ, cảnh tượng thì tiêu điều, lương dân thì ly tán, phong tục đổi bại, lẽ nghĩa mất hết...» (trích thư đề ngày 15-8-1906 gửi Toàn quyền Pháp tại Đông Dương).

Đóc muôn chuyện đổi thực trạng đó đã đưa đến cuộc gặp gỡ Phan bội Châu, Phan châu Trinh, Lương văn Can và kết quả là sự thành lập Đồng Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội vào năm 1907. Mục đích của Nghĩa Thục là nâng cao dân trí, khích động tinh thần yêu nước và phổ biến sâu rộng trong quang đại quần chúng những trào lưu tư tưởng mới. Không đầy một năm sau, Đồng Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa, nhưng ảnh hưởng của Nghĩa Thục đã vang động khắp nước. Phong trào Duy Tân nhờ ảnh hưởng trên đã lan rộng một cách mau lẹ, mở đường cho nhiều thế hệ tiếp nối đầy mạnh mẽ lực đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhưng thực ra, Đồng Kinh Nghĩa Thục không chỉ đáng kể qua ảnh hưởng đã có. Vượt lên khỏi ảnh hưởng đã có đó, Đồng Kinh Nghĩa Thục còn phải được nhìn như một kinh nghiệm và cũng là một bó đuốc rực sáng cho mọi dự tính đấu tranh. Trước hết, sự thành lập Đồng Kinh Nghĩa Thục đã cho thấy tầm vóc quan trọng vô lường của lãnh vực văn hóa trong cách mạng. Kế tiếp, sự thành lập Đồng Kinh Nghĩa Thục đã chứng tỏ rằng tinh thần hy sinh vô vị lợi không bao giờ hoàn toàn vô ích. Nói khác đi, không một dự tính đấu tranh nào có thể tiến hành nổi nếu những người đấu tranh không sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Người ta được biết rằng khi quyết định thành lập một Nghĩa Thục làm cơ sở quảng diễn từ

Từ Đồng Kinh Nghĩa Thục tới Quảng Ngãi Nghĩa Thục PHÉP LẠ ĐO CON NGƯỜI

BÚT THÉP

tưởng cách mạng, những người chủ trương đều ở trong hoàn cảnh hết sức chật hẹp về phương diện vật chất. Thiện chí tuy có thừa nhưng tiền nong lại vô cùng thiếu thốn. Và để khắc phục khó khăn, cụ Lương văn Can đã cùng các đồng chí tập trung tất cả đồ thờ đem bán. Quyết tâm đó đã khích động nhiều người và cuối cùng, trở ngại đầu tiên đã được vượt qua. Tác ấn sắt son của những người thiện chí đã tạo thành phép lìa nhiệm màu.

Phép lìa lại xảy ra

Phép lìa trên thêm một lần nữa lại xảy ra. Vào giữa năm 70 dưới chân núi Thiên Bút Phè Ván tại Quảng Ngãi người ta đã bắt gặp những vùng đồng ruộng lầy lội. Nhưng chỉ 6 tuần lễ sau, quang cảnh tại đây đã chuyển đổi hoàn toàn. Khoảng đồng ruộng ngập nước buồn bã đã biến mất để nhường chỗ cho một ngôi nhà lớn. Đó là trường sở của Quảng Ngãi Nghĩa Thục, Ngày nay Quảng Ngãi Nghĩa Thục là nơi trau dồi học vấn của ngót 2000 học sinh thuộc gần 20 lớp, hết thảy các học sinh trên đều thuộc thành phần con em thương phế binh, cô nhi tử sĩ và nạn nhân chiến tranh. Chỉ ba ngày sau khi niêm yết bản thông cáo đấu tranh, Đồng Kinh Nghĩa Thục đã nhận được ngót 3000 đơn xin theo học và được 108 giáo sư ghi tên xin dạy giúp. Nhưng do điều kiện trường sở nên Quảng Ngãi Nghĩa Thục chỉ có thể thâu nhận lối 2000 học sinh và chỉ có thể招收 một việc dễ dàng. Cũng như những người đã sáng lập Đồng Kinh Nghĩa Thục nhóm người dùng nền Qu. Ngãi lời dạy giúp của 78 giáo sư. Học sinh theo học tại Quảng Ngãi Nghĩa Thục đều được miễn phí trong khi các giáo sư iay trang. Ngoài tấm lòng thành khẩn phuoc sự quânh hương dù dạy nhiều giờ tại đây cũng không tách một phần

ngoài thiện chí đóng góp tích cực vào cuộc vận động đòi đòi dân tộc, hết thảy đều như là không có một phương tiện nào khác. Tiền bạc thế lực là những thứ hết sức xa với những người sáng lập Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Thêm vào đó công cuộc thành lập Quảng Ngãi Ng. Thục cũng không được đỡ đầu bởi bất kỳ một tổ chức giàu có nào. Người Mỹ viện trợ cho VN hàng tỷ bạc, nhưng chắc chắn là chỉ viện trợ cho các cơ quan Nhà nước. Trong khi đó, Chính quyền cũng hoàn toàn bình thản với các chương trình giáo dục đã có, nên thấy không cần thiết phải tiếp tay với dự tính như dự tính thành lập Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Thế nhưng khó khăn, đầu tiên cũng được vượt qua. Ngay sau khi dự án thiếp lập Qu. Ngãi Nghĩa Thục được đề ra, những người sáng lập tìm được lối thoát và kêu gọi tinh thần tự cường của chính mình. Sự đóng góp của từng người đã được đề ra như một bồn pha trong khi nhóm sáng lập cũng thiết lập một kế hoạch để có thể đón nhận sự tiếp tay của bất kỳ ai thiết tha tới vấn đề tạo dựng 1 thế hệ tương lai vững chắc về khả năng cũng như về tinh thần. Trong khuôn khổ kế hoạch này, nhóm sáng lập Nghĩa Thục đã kêu gọi sự đóng góp của nhân dân trong tỉnh và sự tiếp tay của các ban hữu trên toàn quốc. Mỗi số phần để tạo dựng Quảng Ngãi Nghĩa Thục là 5000\$ và chỉ với 1 thời gian ngắn, nhóm sáng lập đã có thể bắt tay vào việc xây dựng trường sở. Sau khi Quảng Ngãi Nghĩa Thục khánh thành vào tháng 1-1971, nhóm sáng lập đã có thể lưu ý những kế hoạch mở rộng nhà trường bằng cách thiết lập thêm những cơ sở kinh tài như mở nhà in, lập xưởng đúc ngói, tổ chức quán cà phê và thiết lập kế hoạch cho học sinh tự túc chăn nuôi, trồng trọt... Tất cả những công việc này đã đòi hỏi toàn thể nhóm sáng lập Nghĩa Thục phải dành trọn thời giờ cho Nghĩa Thục. Niềm vui của những người trong nhóm sáng lập Quảng Ngãi Nghĩa Thục bấy giờ là: được làm việc trong tinh thần và vị lợi. Đem

Tráng tay nhưng không hề chi

Đem lại niềm kiêu hãnh đã cho tuổi trẻ, đem lại niềm tin cho hết thảy mọi người, thực ra không phải là một việc dễ dàng. Cũng như những người đã sáng lập Đồng Kinh Nghĩa Thục nhóm người dùng nền Qu. Ngãi Nghĩa Thục hôm nay hết thảy đều chỉ là những người iay trang. Ngoài tấm lòng thành khẩn phuoc sự quânh hương dù dạy nhiều giờ tại đây cũng không tách một phần

không còn dài nữa đối với người của Quảng Ngãi Nghĩa Thục, Đó là ý nghĩa loé lên trong đầu chúng tôi trước không khí sinh hoạt dày áp niềm hàn hoan của ngôi trường tuy nhỏ bé nhưng luôn luôn tỏa rạng hào khí này.

Tiếng gọi cho khắp nơi

Từ Đông Kinh Nghĩa Thục đến Quảng Ngãi Nghĩa Thục có một khoảng cách thời gian là 64 năm, giờ nứa một thế kỷ. Trong khoảng thời gian xa thẳm đó, đất nước đã liên tục bị đày đọa trong những cảnh huống bi thương. Tình trạng hỗn loạn của một xã hội nghèo đói bị chà đạp đã dẫn đến sự đỗ vỡ tan nát của đời sống tinh thần. Vì thế, đã không có ít người nghĩ rằng khó lòng có thể tìm gặp một thiện chí xây dựng tại miền Nam nói riêng và tại VN nói chung. Cuộc sống chất chứa quá nhiều tai ương, bất trắc đã khiến con người dễ dàng đầu hàng tội lỗi để mưu cầu những thú vui trong nhất thời. Quảng Ngãi Nghĩa Thục là tiếng nói quyết liệt phủ nhận ý nghĩ trên. Niềm kiêu hãnh trong ánh mắt của những em nhỏ mang trên ngực huy hiệu của nhà trường, niềm kiêu hãnh trong thái độ bất chấp khó khăn của những người sáng lập Nghĩa Thục đã cho thấy ràng thực ra, xã hội này chưa đầy chết và sẽ không bao giờ đầy chết. Bó đuốc sáng được thắp lên từ già nứa thế kỷ trước vẫn còn nhiều cánh tay quyết giữ vững. Quảng Ngãi Nghĩa Thục cũng còn là tiếng nói hào hùng của một dân tộc không bao giờ xao lảng vùn bời một ý chí tự cường. Những bàn tay tráng trong một thế đứng chênh vênh giữa xã hội xa hoa ngày nay đã xác nhận rằng lửa nbiết thành của những con tim yêu nước có thể làm cạn khô được những mặt nước mènh mông và biến ruộng đồng thành lâu đài tráng lệ.



Tâm sự gia đình một người lính viễn chinh Pháp

Danh dơi chờ con ơi

Ba đánh giặc cho ai ?

Thôi ! con đừng hỏi nữa

Dâ làm thân con trai

Thì lăn vào binh lửa...

— Thế mẹ không buồn khóc

— Đừng nhắc nữa con ơi !

Ba đi tới nước nào ?

Danh giặc là làm sao ?

Nước mình cũng còn khờ

Nước mình cũng thương đau...

Mỗi năm rồi mẹ nhỉ

Bao giờ thì ba về ?

Người chống xuống tàu thủy

Người vợ đứng trông theo

Bầy con giờ天涯

Quê hương khuất sau đèo...

Tuổi cha con chinh chiến

Đi đánh giặc cho ai ?

Còn tàu khuất ven biển

Người đàn bà ưa lợ

Mây buồn lên trời quê...

Tin người cha tử trận

Bầy con trẻ hé lén;

Gia đình mình uất hận

Chết chóc ai xui nén ???

Hạnh phúc hay cay đắng

Cầm hồn ai nói lên ?

Tự do mình chẳng có

Đi bảo vệ cho ai ?

Ngày mai mình chẳng thấy

Đi tạo dựng cho người !!!

Nhưng vấn đề của mỗi người Việt Nam hiện nay chắc chắn không phải là nhìn về Quảng Ngãi Nghĩa Thục để tỏ lòng người mộ một phép nhiệm màu. Vấn đề chính yếu sẽ phải là từ Quảng Ngãi Nghĩa Thục, những ngọn lửa tự lực tự cường khác sẽ được thắp lên. Quảng Ngãi Nghĩa Thục dù có là một vùng hào quang thì đó cũng là một vùng hào quang nhỏ bé. Bóng đêm dày đặc từng bao phủ đất nước này suốt nhiều năm qua có thể sẽ vẫn còn dày đặc, nếu chỉ có riêng Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Muốn đem lại cho đất nước một ngày mới huy hoàng, muôn thề hiện được tròn đầy ý chí tự cường của dân tộc, tinh thần Nghĩa Thục truyền nối từ Đông Kinh qua Quảng Ngãi cần phải được truyền nối không ngừng và lan rộng khắp trên mọi miền đất nước. Chúng ta đã có những bàn tay trắng tro nên phép lạ tại Đông Kinh. Chúng ta đã có những bàn tay trắng đang tạo nên phép lạ tại Quảng Ngãi. Trong tương lai, chúng ta phải có nhiều bàn tay trắng khác tạo nên phép lạ ở khắp mọi nơi. Hãy nghĩ ngay đến một Saigon Nghĩa Thục, một Tây Nguyên Nghĩa Thục, một Hậu Giang hay Tiền Giang Nghĩa Thục...

Mỗi Nghĩa Thục được dựng lên, tương lai đất nước sẽ có thêm một bàn tay vững chắc gìn giữ. Mỗi Nghĩa Thục được dựng lên, đời sống dân ta sẽ thêm một sức mạnh xây dựng nhiệt thành. Quảng Ngãi Nghĩa Thục đang cất tiếng gọi thiết tha hướng về phía mọi công dân Việt Nam yêu nước.

Vấn đề còn lại hiện nay chỉ là sự cát lén của những lời hô hào đáp ứng,

BT

dấu tranh cho đời

(tiếp theo trang 4)

Điển tả một cách khác thì một số giới chức vẫn còn giữ cái thói quen không chịu phục thiện trước những lời chỉ trích nên đã dễ dàng nghiêng về với trò chơi chụp mũ thiên can và nguy hiểm.

Cho nên, chúng tôi mong mỏi rằng những người có trách nhiệm cần phải thực hiện trước hết một cuộc tự xét về thái độ của mình.

Qui vị cần tự hỏi là qui vị đã thực sự công tâm và nghiêm chỉnh chưa. Khi cho rằng tòa soạn tuần báo Đời và Nhóm Hà Thúc Nhơn bị CS chi phối chiếu theo những chứng liệu mà qui vị đã có. Nếu qui vị thấy rằng qui vị quả đã công tâm và nghiêm chỉnh thì qui vị nên tự hỏi tiếp rằng qui vị đã thấy chủ trương cũng như hành động của báo Đời và Nhóm Hà Thúc Nhơn như thế nào? Sau đó, với sự sáng suốt và tinh thần ngay thẳng qui vị hãy chỉ cho mọi người thấy báo Đời và Nhóm Hà Thúc Nhơn bị CS giật dây và chi phối ở những điểm nào. Chúng tôi có thể nói ngay rằng nếu vấn đề được tìm hiểu một cách thận trọng và vô tư như thế, chắc chắn sẽ không thể có những lời khuyên cáo như hiện nay đã có.

Cũng cần phải nói rằng chúng tôi quan tâm đến những lời khuyên cáo không phải vì sợ hãi do sự việc trên, cá nhân chúng tôi sẽ phải nhận một hậu quả tai hại nào. Lý do khiếu chúng tôi đem vấn đề ra trước công luận chỉ vì chúng tôi thấy thái độ dễ dàng nghiêng về phía trò chơi chụp mũ nếu còn tiếp diễn sẽ tạo ảnh hưởng tai hại không nhỏ cho sinh hoạt chính trị dân chủ tại Miền Nam.

Trước hết, thái độ trên là một trong số những nguyên do gieo rắc hoang mang trong quần chúng đặt quần chúng vào tâm trạng ngờ vực cùng cực mọi ý hướng và nỗ lực xây dựng của chính mình. Từ tâm trạng trên, quần chúng sẽ bị đẩy tới thế bất động, khoanh tay nhắm mắt trước mọi vấn đề mà lẽ ra họ phải tích cực tham gia. Kế tiếp, thái độ trên chắc chắn sẽ khiến nản lòng không ít những người ý thức được trách nhiệm công dân của mình đã và đang nỗ lực góp phần vào các công cuộc chung. Do ảnh hưởng này, hiệu quả mà chúng ta sẽ phải đón nhận chính là sự tan rã theo thời gian của hàng ngũ những người muốn bảo vệ và xây dựng một miền Nam không CS.

Trong khi đó, thái độ trên sẽ trở thành một sự khuyễn khích dành riêng cho những phần tử xấu xa. Bởi khi những người theo đuổi mục tiêu lành mạnh hóa xã hội đều bị chụp mũ là CS thì những phần tử trên đương nhiên đã được chính nghĩa chống cộng che chở. Khi bị tấn công, một kẻ xấu xa chỉ cần phát biểu rằng đó là âm mưu của CS và tiếp tục phản bội đồng bào, phản bội đất nước với một lương tâm bình thản! Sự việc này sẽ dẫn chúng ta tới đâu, hẳn mọi người đều đã nhìn thấy trước.

Tóm lại, theo chúng tôi, trò chơi chụp mũ CS hoặc «Cộng Sản chi phối, giật dây» là một trò chơi khá nguy hiểm, ngay cả trong trường hợp người ta bảo rằng «đã có tài liệu». Bởi nếu không thận trọng, cái có «đã có tài liệu» có thể sẽ dần người ta sa vào những cạm bẫy nguy hiểm được bẫy ra do những kẻ đang mưu toan phá hoại Miền Nam này.

Riêng với trường hợp tuần báo Đời và nhóm Hà Thúc Nhơn, trò chơi trên—dù còn đang trong vòng một trò chơi dư luận—sẽ tác hại chính vào uy tín của Nhà Nước. Vì khi cho rằng báo Đời và Nhóm Hà Thúc Nhơn bị CS giật dây, Nhà Nước sẽ chỉ tạo lý do cho mọi người tin rằng các giới chức hữu trách tại Miền Nam quả đã thiếu đức tính ngay thẳng và thiện chí xây dựng. Thêm nữa, trò chơi đó còn dẫn đến một ý nghĩ mỉa mai rằng «thì ra Cộng Sản đã lưu tâm đến việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cả những người quốc gia». Bởi bằng những hành động cụ thể đã và đang làm, tuần báo Đời và Nhóm Hà Thúc Nhơn có thể tự hào mà tuyên bố rằng đã thể hiện đầy đủ nguyện vọng thích đáng của mọi tầng lớp dân chúng đang khao khát đạt tới một đời sống yên vui trong công bằng và tự do. Khi cho rằng báo Đời và Nhóm Hà Thúc Nhơn bị CS giật dây, người ta đã vô tình đẩy chính nghĩa về phía kẻ thù. Chúng tôi cho rằng đó là một sự nhục mạ nặng nề nhất đối với toàn thể quân dân Miền Nam nói riêng và với toàn thể những người đang chiến đấu cho chính nghĩa tự do nói chung.

Cho tới đây, vấn đề vẫn chỉ được đặt ra trên căn bản những tài liệu được đưa ra là tài liệu có thật. Nếu những tài liệu trên là chỉ là kết quả của một âm mưu ngụ tạo thì vấn đề sẽ còn bị đát hơn nữa. Trong trường hợp sau này, chúng tôi có bồn phận phải khuyên cáo ngược lại những người từng khuyến cáo chúng tôi rằng tôi đang đứng bao giờ nên nuôi ảo vọng sẽ tìm được vinh quang bằng cách chém giết chính đồng đội của mình.



ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

SÁCH

Con đường sáng tạo

Nguyễn Hữu Hiệu tuyên dịch giới thiệu
Võ Tánh xuất bản

Đối với những người mới bước chân vào nghề viết văn, và ngay cả những người đã sống trong nghề nghiệp đó thì kinh nghiệm của những người đi trước mình (những người đã thành công trước mình) có thể là những lời quý báu đáng lắng nghe. Trong công việc sáng tạo, như sáng tạo văn chương, chắc hẳn không thể lây kinh nghiệm của người khác thay thế cho kinh nghiệm bản thân được. Mỗi công trình sáng tạo phải là một công trình độc đáo. Tuy nhiên khi lắng nghe những kinh nghiệm của người khác, ta có thể thấy thêm một chút ánh sáng, thêm một chút cảm hứng thêm một chút phương pháp, hay thêm một chút quyết tâm.

Vì vậy cuốn sách của Nguyễn Hữu Hiệu là một công trình lý thú và hữu ích đối với ai đang bước vào «con đường sáng tạo» nói riêng là sáng tạo bằng văn chương.

Ta có thể thấy những lời khuyên bảo rất ân cần của André Gide, ít lâu trước khi ông nhắm mắt qua đời. Gide nói gì? Bạn thử tưởng tượng ông ân cần săn sóc đến bạn như vậy:

«Trước hết phải khỏe mạnh. Một nỗi bất an nào đó của tinh thần chỉ là phản ánh của nỗi bất an của xác thịt... Tôi không thể thán phục làm một tinh thần không bao giờ biết tới xao xuyến bất an; nhưng tôi thán phục hơn hết kẻ nào chế ngự được nó và tìm thấy lại an bình, thăng bằng...»

Bạn nghĩ rằng lời nhắn nhủ trên đây là một y sĩ hơn là một văn hào?

André Gide có lẽ quá yêu mến các người vào đời sau ông, vào nghiệp sau ông. Ông dặn dò thêm:

« Hãy viết càng ít chừng nào càng hay chừng ấy ».

« Chỉ viết những gì thiết yếu thôi ».

Những lời ôngobiều khi giàn đị và hàm xúc như trong một bản văn cõi điện: « Sự độc đáo đích thực nhất là sự độc đáo không tự biết minh ».

« Nói nêu kẻ yếu phong đại, người mạnh tự kim hâm ».

Đó là một thí dụ André Gide. Cõi lè tac giả đã làm Ng Hữu Hiệu say mê nhất là Henry Miller. Cõi sáu bài của Henry Miller đã được giới thiệu trong cuốn sách này.

Khác với André Gide trầm tĩnh, điều độ, gãy Henry Miller bạn sẽ thấy một con người say sưa, đam mê trong kinh nghiệm sáng tạo của chính mình, minh mẫn và đồng thời thầm bi. Kinh nghiệm sáng tác của Henry Miller như: « Tôi chẳng hề hy vọng ôm ấp toàn thể bao giờ, mà chỉ đem vào mỗi một đoạn, mỗi một công việc, các cảm thức về toàn thể trong khi tôi tiếp tục đi tới. » (trang 134).

« Tôi viết ào ào, liệng tất cả mọi thứ trên boong tàu xuống biển » (trang 135).

« Chữ nghĩa như con nước lớn dưới đáy sâu, phải trào vọt lên mặt bởi xung lực của chính nó » (tr 304)

Bạn có thể gặp gỡ những Nietzsche, Rimbaud, Schopenhauer, William Faulkner Raines Maria Rilke và cả Georges Simenon trong cõi tuyên tập của Nguyễn Hữu Hiệu.

Trong phần kết của cuốn sách Ng Hữu Hiệu đã tóm tắt kinh nghiệm sáng tạo văn chương vào hai phần chính: Lòng Tự Tin và Con đường Tự Thê Hiện.

« Tin tưởng và Nguồn Hân Hoan là cái cốt yếu của tác phẩm sáng tạo — Thomas Wolfe (trong 380)

« Tôi sẽ chạy trốn cha mẹ, vợ con và anh em khi thiên tài của tôi kêu gọi tôi ». (Emerson—trang 379)

Trên con đường tự thê hiện, một điều mà nhiều tác giả sẽ khuyên bạn là cần kỷ luật làm việc. Thị dụ như kỷ luật làm việc của Simenon,

một tiêu thuyết gia thành công. Thị dụ như chương trình làm việc của Henry Miller, gồm mười một điều răn và một chương trình làm việc hàng ngày.

Rút cục, dù bạn mới ngập ngừng toan chọn lựa nghiệp văn chương, hay bạn đã dấn thân rồi, thì những kinh nghiệm do Nguyễn Hữu Hiệu sưu tập cũng có thể vừa lý thú vừa hữu ích.

Nhưng những kinh nghiệm đó cũng chỉ lý thú và hữu ích nếu chính bạn soi sáng chúng bằng kinh nghiệm bản thân của mình.

(B.Q TOÀN)

NHÂN VẬT

Khi Thái Hằng nhận xét Phạm Duy

Thái Hằng, nữ ca sĩ nhỏ nhắn dịu dàng, giọng hát họa mi của ban Hợp Ca Thành Long, hiện nay đang đóng vai Bà Nội ở nhà vừa coi sóc con vừa coi sóc cháu. Cõi con dâu của Thái Hằng, July Quang còn mãi tập hát và đi hát tối ngày cùng ban nhạc « The Dreamer's » của gia đình.

Thái Hằng cười nhẹ: « Đắng nỗi thi tôi cũng ở nhà lo việc nội trợ, coi sóc con nhỏ, nên trong cháu dùm cho July nó đi hát luôn ».

« Bà Nội » Thái Hằng tuy vậy còn rất trẻ với tuổi 45. Da mặt cô căng mịn màng, giọng nói vẫn nhẹ tuy nàng mập mạp hơn hồi con đi hát. Và Đời không thể bỏ thói quen gọi nàng là « Cô », như khi nàng đang nói tiếng trong những bản tình ca nhẹ nhàng êm ái, bên cõi em Thái Thanh.

Thái Hằng nổi danh cùng ban hợp ca Thành Long từ 1946, Thái Hằng được biết tới như một phần tử của gia đình nghệ sĩ Phạm Duy. Nhưng hầu hết không mấy ai biết tới cuộc đời làm vợ một nghệ sĩ đa tài và đa tình như nhạc sĩ Phạm Duy. Nhất là ít ai hay, Thái Hằng

Phạm Duy với con thế nào, đời sống gia đình của ông với ấy có hạnh phúc hay không?

Phạm Duy nhân vui câu chuyện rằng: « Bữa nay bà Thái Hằng vừa bảo thượng tọa Trí tuệ cho người tôi mời emois chơi. Nhưng bà ấy dám nhầm Hoàng Quỳnh với TT Trí tuệ làm ! Bà (Thái Hằng) cứ cười ở trên trời ấy hả, chẳng biết tôi việc gì ở cõi phàm là này cả ».

« Bé Tiên » Thái Hằng thực ra đã rời đất từ năm 19 tuổi đầu. Trầm xuống, đầy xúc cảm, Thái Hằng nhắc lại chuyện xưa mà cô từng rùng rợn muôn khóc. Nhìn lại, khi dì dưỡng chưa biết mình có mang, nèn cứ mỗi ngày vượt đời tội suối, đi hàng bờ, bón chục cây số đường rừng. Mỗi lần Phạm Duy đi hành quâ, chị theo không kịp là bén ngồi khóc nỉ ngay. Anh ấy lại phải dỗ bằng cách kể truyện tiêu lầu, và chị lại vội vã treo dồ — Có lần trượt chân, Thái Hằng bị ngã xuống đốc, lún cả mẩy thọc mìn không bể gi. Một đêm, gặp Bo Đôi, tự chí ngủ lại ven rừng với họ, anh Duy phải làm đệm cho chị, nằm ngủ ở trên người, vì sợ nước suối ban đêm sẽ dâng cao thì chị bị chết.

Thái Hằng nhớ lại dễ vâng trong nụ cười hiền hậu: « Tôi ở Việt Bắc, hai đứa sống trong một túp nhà san hô mồng lèm... Ngoài những bản nhạc kỹ niệm « Đêm Xuân », « Chú Coot », « Nương chiến », anh Duy cũng làm được mấy bản nhạc ca ngợi kháng chiến, mà nổi tiếng nhất là bản « Bà Mẹ Gia Liph ». Một buổi hai đứa hát trong lager hội văn nghệ kháng chiến, các anh bộ đội nghe đều sực sùi nhớ lè... »

Thái Hằng cho biết đã khỏe anh sang suốt một năm. Trong cõi khỏe nói không đau cũng cực kiềm nãy đã bê công cả những bài hát thành giường. Lúc nào chị cũng phải ngồi kèm một mà đó là bà, mọi người chỉ sợ lý tú thổi.

Chiến tranh bùng nổ Thái Hằng a gia đình tan cõi ra Liêu Khu và nàng nói tiếng là cõi bán quán néi thật buồn. Năm 1948 gặp Phạm Duy, Thái Hằng tìm được niềm vui mới, và hai người kết hôn vào tháng 10 năm 1949. Ông là Nguyễn Văn Dã khai tên Phạm Duy từ chối đi du học ở Séc, bỏ con đường múa Bắc Hồ. Ông US đã định sẵn, để trở về sau một nhạc sĩ sáng tác tự

dịu dàng và giỏi chịu đựng như bà cũ al. Nàng quan niệm nên gần gũi hạnh phúc gia đình tối mức tối đa, chìa cửa chìa là bỏ nhau như các cõi cầu bay giờ.

« Về lại, em Phạm Duy tiếng vang chỉ lảng lơ ngoài miệng mà thôi ».

Thái Hằng còn xác nhận cảnh ấy rã dù bốn mươi đổi với già dinh. Nàng không hề phải bận tâm về vấn đề tiền bạc và vêgiô giác của Phạm Duy, vì khi vào anh ấy cũng vênh ngang và ăn cơm rất đúng giờ. Ngoài ra, Cảnh Duy rất dễ tính không có chuyện gì là quan trọng cả, nên vợ chồng mỗi người đều được thoải mái với một chút tự do riêng. Hiện nay sống vêchồng 8 con cùng 1 con dâu một cháu nội dại mộ, mài nhai. Thái Hằng bận bịu suốt ngày trong công việc: nội trợ. Con út của nàng được gần 2 tuổi, con các cô cậu lớn thì tối ngày đan đít, Thái Hằng một mình đan đurdy mọi chuyện trong gia đình. Mỗi khi Phạm Duy đau ốm hay bạn việc, nàng còn thay chồng dắt 8 con đi hát ở các phòng trà nữa.

Thái Hằng thời hát ở đài Phát thanh đã từ lâu, trừ đời lão xiết hiết trong chương trình Phạm Duy. Thủ giải trí của nàng, quanh quẩn chỉ là Tivi, và thỉnh thoảng làm gởi đi chiếc một lần.

Một số danh ca đang nổi tiếng tự lui vào bóng tối, sống yên phận với hạnh phúc gia đình. Thái Hằng thực xứng đáng với lời ngợi khen của Phạm Duy « bà xã nhà tôi là người vợ tốt nhất thế giới ».

Khi phái viên Đời hỏi: « Người ta nói chị hiền lành như một bà tiên ấy, vì ông chồng rất lâng man mà chị vẫn chịu đựng được, chị nghĩ sao? » Thái Hằng đã lao đầu: « Không dũng, chị cũng là một người phụ nữ như mọi phụ nữ khác. Nếu có một người đàn bà xứng đáng được khen ngợi như cô vợ tôi, người đó phải là bà Nguyễn Duy Quân ».

(LÂU QUYỀN)

NGHỆ THUẬT

Những tiếng hát thời thượng

Trong khoảng hai ba năm gần đây, thị hiếu của dân nghe nhạc đã thay đổi ít nhiều nên những giọng ca sáng giá nhất, nỗi tiếng nhất cũng lần lượt thay đổi ngôi vị thần tượng.

Vào khoảng năm 67, 68, giọng ca của Khánh Ly được ái mộ nhất ở mọi giới, đồng thời với trào lưu sinh nhạc Trịnh Công Sơn. Kế đến là Lê Thu với những bản nhạc nỗi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhưng từ khi có phong trào nhạc băng, nhạc cassette, vì chiều dài của các cuộn băng nhựa ghi âm (hay chính do sự tinh toán thương mại của các nhà sản xuất), hai giọng ca đắt giá nói trên phải chịu hợp mặt với các giọng ca khác. Người ta thấy xuất hiện một cách nỗi bật thêm: Jo Marcel, Anh Khoa, Thái Thanh... và gần đây: Julie Quang, Xuân Sơn, Thành Lan v.v... Dĩ nhiên, nhiều nét nhạc của các nhạc sĩ khác cũng góp mặt với nhạc PD, TCS. Nhất là các cuộn băng do nhà Jo Marcel sản xuất, thính giả (hay khách hàng) được nghe từ những bản nhạc tiền chiến của Từ Linh, Đoàn Chuẩn, vài bài nhạc ngoại quốc nỗi tiếng xen kẽ, đến những nhạc phẩm của PD, TCS được trình bày với hòa âm và phụ soạn của các bạn hòa tấu lớn, đầy đủ nhạc chứ không còn tình trạng một cây Guitare thùng với 1 giọng hát như thuở nào TCS, PD vẫn đean trình bày nhạc của mình trong các buổi họp mặt văn nghệ sinh viên. Người ta quen gọi cách trình diễn đơn sơ đó là cách «hát du ca» và ngược lại, nhạc được trình bày với một ban nhạc đầy đủ gọi là «nhạc thời phong».

Giọng hát Khánh Ly nỗi bật một dạo nhờ ở nhiều lý do. Có người bảo KL có giọng hát ưu phiền, cách phát âm đặc biệt nghe quyến rũ như ma túy, gợi một nỗi chan chường, mệt mỏi. (KL được tiếng là uống Whisky và hút Salem ráo rìu còn có tin đồn cô ca sĩ này dùng cà thuốc phiện nên giọng ca nghe như rạn vỡ, khò khốc nhưng gay say đam) Một số bạn trẻ cho rằng



từ đất Bắc, dễ cảm thấy gọi lên 1 niềm hoài hương, «ngậm ngùi» nhẹ nhẹ hương về mảnh đất ngàn năm văn vật của 1 quê hương đã mịt mù xa khuất. Điều này làm người ta phải nhớ đến Thái Thanh, một giọng ca được mệnh danh là «không người kế nghiệp» như nam ca sĩ Anh Ngọc. Nữ ca sĩ đàn chị này và ban hợp ca Thăng Long vẫn đang hưởng tình trạng một mình một chỗ không có đối thủ.

Nhưng từ cuối năm 1970, hai giọng hát KL và LT thật sự bị lu mờ chút ít vì một giọng ca đàn em độc đáo: Julie Quang. Cô ca sĩ trẻ này nổi tiếng ngay ở bài hát đầu tiên: Mùa Thu Chết của PD sáng tác từ một bài thơ của Apollinaire.

Julie xuất thân là một nữ ca sĩ kích động nhạc ngoại quốc, là vợ của Phạm duy Quang, một tay chơi bass nổi tiếng của giới nhạc trẻ và là con cả của nhạc sĩ PD. Lục đà giới nhạc trẻ chỉ gọi là Julie, sau này mới thêm chữ Quang phía sau thành Julie Quang. Như là số ca sĩ chuyên ca nhạc ngoại quốc, Julie rất nổi tiếng là cách sống rất bất cần, rất «chịu chơi» của cô ta. Như trường hợp của Bach Yến ngày xưa, từ lanh vực nhạc ngoại quốc (Julie ca loại nhạc Soul, Pop music rất hay) bước sang nhạc Việt là Julie đã thành công ngay. Sau bản nhạc Mùa Thu Chết Julie đã được mọi giới bình dân cũng như tri thức yêu chuộng ngay. Trong số chủ đề «35 nhà văn» của Đời, nhà văn Lê Xuân (chuyên viết loại tiểu thuyết về đề tài nông thôn quê, hẳn không đánh lừa gì đến nhạc Mỹ, nhạc Tây...) đã bày tỏ thích giọng hát này ngay khi chưa biết tên cô ta là gì.

Lý do thành công của Julie Quang hơi khác Khánh Ly. Cơ sở giọng hát của Julie không gọi suy tư như KL, ngay cả khi cô trình bày các bài hát rất thâm thúy ý nghĩa của PD.

Nhưng giọng hát này con mang tinh chất thời đại hơn cả giọng của KL. Ngày nay, người dân thành phố ở VN nói chung và giới văn nghệ nói riêng, đã khá quen thuộc với các nguồn nhã nhã cảm hứng xuất phát từ Tây phương, từ Âu Châu, Mỹ Châu. Gần gũi nhất là những kiều thời trang mini, maxi, những kiểu tóc beatnik, Hair... cho đến những gương mặt tài tử của Jane Birkin, Natalie Delon, S. Poitier, J. Gemma v.v... (gần đây nhất là phim Roméo et Juliette do hai tài tử trẻ Leonard Whiting và Olivia Hussey đóng đã làm dân Saigon trống ngóng xem xao và đồ xô xiêm). Voi sự quen thuộc đó, âm nhạc lại là một thực tại không có quê hương, không vướng ranh giới quốc gia, chủng tộc.. dân sinh văn nghệ đã tan thường ngay những bản nhạc lấy cảm hứng từ thi văn ngoại quốc của Phạm Duy (bản Mùa Thu Chết từ một bài thơ của Apollinaire và bản Thu Ca Điện Rú Đơn từ một bài thơ của Verlaine) do Julie trình bày. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng

sử dụng để gọi nhạc ngoại quốc do các ban nhạc trẻ chơi hay chính những đĩa nhạc nhập cảng) phải là nhạc mà giới trẻ thích, nói chung, chứ không chỉ riêng nhạc ngoại quốc. Người nghe đã không quan trọng viu thành kiến nào về sự việc Julie, Carol (một nữ ca sĩ chuyên ca nhạc Soul) xuất thân từ giới nhạc ngoại quốc, trái lại, riêng Julie Quang đã thành công như một giọng hát kết nối âm hưởng nhạc ngoại quốc và những tinh tú, rung raru VN, da vàng, tre xanh, nước mắm... Giọng hát Julie Quang cũng «ma túy» không kém KL mà còn mờ mè một điều là không gọi nên những ám ảnh của chiến tranh, thán phận mà người ta chỉ cảm nhận một nỗi ngơi nghỉ, nhanh hả và... hướng thư. Hình ảnh ghê rợn của những nạn nhân của bom đạn đã tạo cho mục sư ý nghĩ thành lập một cơ sở chữa trị cho các em nhỏ xấu số. Ông và bạn bè với một nhóm sinh viên thanh niên đầy nhiệt huyết vận động xin một cánh rừng. Rồi họ phải nhạc công xin yểm trợ tài chính của một số nước láng giềng như Ao, Anh, Bỉ... để thực hiện ý định cao đẹp đó.

Trước cuộc chiến VN leo thang vào khoảng năm 67-68, Mục sư Fritz Berghaus nghĩ ngay đến trẻ em VN. Sau những lần tiếp xúc với cựu thủ tướng Trần Văn Hương và thủ tướng Trần thiện Khiêm, một thỏa hiệp được ký kết chấp thuận việc đem các trẻ em VN nạn nhân chiến cuộc qua điều trị tại Tây Đức. Ngày 6-6-69, một đoàn 64 trẻ em đã rời quê hương đến xa lìa để chữa trị. Ngày 13-4-70, thêm 21 em. Rồi thỉnh thoảng một vài em tiếp tục được chở qua. Đến hơn 100 em đến làng Hòa Bình Tây Đức để chữa trị, và 30 em đã được đem về hiện còn hơn 70 em đang ở tại làng.

Trong làng Hòa Bình, các em sống chung với nhau, ăn cơm Việt, học tiếng Việt với 4 giáo viên người Việt phụ trách. Các em được học cả sử ký, địa lý nước nhà để không bao giờ quên mất đất mẹ. Hàng năm trong các dịp như tết Nguyên Đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Trung thu các em cũng tổ chức mừng vui rất «xóm trọ». Ngoài ra các em được học cả tiếng Đức.

Các em cũng học nhiều nghề khác thích hợp như sửa sáu, may vá...
Đó chính là Làng Hòa Bình Cho Trẻ Em VN tại Tây Đức. (Action Association des Villages de Paix pour Enfants : AAVPE)

Làng Hòa Bình được thành lập từ năm 1968 tại tỉnh Oberhavsen thuộc Tây Đức do mục sư Fritz Berghaus. Ban đầu vùng này chỉ là một cánh rừng rậm, nhưng ngày nay đã biến thành một làng trẻ em : Đặc biệt chỉ dành cho trẻ em VN.

Trong thế chiến thứ II, Mục sư Berghaus chỉ mới là cậu bé 13, 14 tuổi. Nhưng cậu ta đã thầm thia khổ đau trước chiến tranh khủng khép. Hình ảnh ghê rợn của những nạn nhân của bom đạn đã tạo cho mục sư ý nghĩ thành lập một cơ sở chữa trị cho các em nhỏ xấu số. Ông và bạn bè với một nhóm sinh viên thanh niên đầy nhiệt huyết vận động xin một cánh rừng. Rồi họ phải nhạc công xin yểm trợ tài chính của một số nước láng giềng như Ao, Anh, Bỉ... để thực hiện ý định cao đẹp đó.

Trước cuộc chiến VN leo thang vào khoảng năm 67-68, Mục sư Fritz Berghaus nghĩ ngay đến trẻ em VN. Sau những lần tiếp xúc với cựu thủ tướng Trần Văn Hương và thủ tướng Trần thiện Khiêm, một thỏa hiệp được ký kết chấp thuận việc đem các trẻ em VN nạn nhân chiến cuộc qua điều trị tại Tây Đức. Ngày 6-6-69, một đoàn 64 trẻ em đã rời quê hương đến xa lìa để chữa trị. Ngày 13-4-70, thêm 21 em. Rồi thỉnh thoảng một vài em tiếp tục được chở qua. Đến hơn 100 em đến làng Hòa Bình Tây Đức để chữa trị, và 30 em đã được đem về hiện còn hơn 70 em đang ở tại làng.

Trong làng Hòa Bình, các em sống chung với nhau, ăn cơm Việt, học tiếng Việt với 4 giáo viên người Việt phụ trách. Các em được học cả sử ký, địa lý nước nhà để không bao giờ quên mất đất mẹ. Hàng năm trong các dịp như tết Nguyên Đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Trung thu các em cũng tổ chức mừng vui rất «xóm trọ». Ngoài ra các em được học cả tiếng Đức.

Nhưng trong thời gian chờ đợi Trung tâm được xây cất, các trẻ em VN nạn nhân chiến cuộc bị bệnh tật nặng mà tại VN chưa có đủ phương tiện tối tân để chữa trị, có thể xin qua điều trị tại làng Hòa Bình Tây Đức.

Phụ huynh các trẻ em xấu số tuổi từ 1 đến 16 có thể liên lạc với văn phòng Đại Diện tại VN số 50/5 cư xá công chức đường Hòa Hưng Saigon BT.22206, hiện do ông Nguyễn Thiệu điều hành.

Muốn gửi các em đi chữa bệnh tại Tây Đức, phụ huynh phải liên lạc với Ty y tế địa phương hoặc bệnh viện Nhi đồng tại Saigon để lập hồ sơ. Sau đó Ty y tế sẽ chuyển hồ sơ lên cho Hội đồng y khoa gồm 5 bác sĩ VN để giám định và tuyển chọn. Tất cả các hồ sơ sẽ tập trung tại làng Hòa Bình và Ban Quản trị làng sẽ gửi hồ sơ bệnh lý đến từng bệnh viện chuyên khoa tại Tây Đức. Sau khi bệnh viện chấp thuận, các em sẽ được vào

phòng Đại diện tại VN lập thủ tục về cho xuất ngoại. Vận đề này được thực hiện hết sức mau chóng, từ ngày Hội đồng Y khoa tuyển chọn đến ngay ra đi không lâu hơn một tháng.

Có những người hoàn toàn xa lạ đang rong tay giúp đỡ cho trẻ em VN. Nếu gặp các em bé, tật nguyễn ngày xưa mà nay đã trở về quê nhà, ai cũng nhận được một sự thay đổi vĩ đại hay là một phép lạ biến hóa. Nhờ ai? Không dự định cho công cuộc xây cát hàng tại VN không biết có nhà hảo tâm VN nào biết đến chàng?

HỮU QUANG

PHÓNG SỰ

Rừng Chí Linh : Đã reo 200 ngàn hạt giống tốt

Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Quốc Gia Vùng Trung Nguyên một mảnh sao hết sức đặc biệt, từ chiếc võng mây, cây, tranh, những con đường gập ghềnh, những ngôi nhà tranh, những ngôi nhà tranh rái rác trong rừng cho khóa sinh cứ ngủ với vòng khoai nương san xem kẽ che lối con đường cat dã vào trại, những chiếc chòi chèn ven trên đỉnh đồi dành cho thượng khách, cho đến cách điều khiển, huấn luyện, và nếp sống của vị chỉ huy trưởng cùng anh em cán bộ tạo cho người đặt chân đến đây, không khỏi nể ngang, và thán phục.

Trung Tâm chia làm 9 Tông đoàn, mỗi Tông đoàn chia thành Liên đoàn, Liên đoàn chia thành Đoàn, Đoàn phân tán thành Toàn và Toàn chia thành từng Tò Đồng Tâm từ 3 đến 5 người, cư ngụ trong một mảnh nhà tranh, mỗi nhà xem như một gia đình (chỉ riêng điều là gia đình cán bộ này không có « liên bà ») nhiều nhà họp lại làm thành xóm và lang. Hình thức tổ chức của Trung Tâm giống như những làng mạc Việt Nam ở vùng quê. Nếu qua khách đứng trên đỉnh đồi dã mảnh nhìn chung quanh bao dãy i sê thủy rái rác đó đây những rúp lều tranh ẩn hiện dưới bóng cây xen kẽ những con đường cái trung lục hiện lục lùn mì hàn vẹc các lồng, và ngoi dinh lồng lỏi bặt trên đồi cat.



Những mảnh nhà tranh do chính cán bộ tạo dựng, những giòng khoai nương sìn cung do anh em trồng tia, ở đây cần phải tự sản xuất để tự túc tự lực. Suốt hai ngày sinh hoạt tại Trung tâm chúng tôi cảm thấy như mình đang ở miền quê vi mọi sinh hoạt ở đây khao hồn nếp sống thi thành.

Chín Tông đoàn phân phối đều trong khu rừng Chí Linh bao la, Mỗi Tông đoàn đảm nhận một trọng trách sản xuất tùy theo địa thế. Có Tông đoàn lo chăn nuôi gia súc, có Tông đoàn lo khai thác cá (số cá đủ cung cấp cho Tr. Tân dùng hàng ngày) có Tông đoàn lo canh tác trồng tia. Số lợi tức khai hoạch được gần thỏa mãn nhu cầu anh em khoa sinh cán bộ.

Mỗi ngày từ 5-30 sáng, có hiệu báo thức kèn theo những lời nhạc nhẹ người cán bộ. Trong vòng nửa giờ khóa sinh cán bộ, làm công tác nong trại, an sáng đến 6 giờ là lễ chào cờ. Trước mỗi buổi học cán bộ phải đọc 5 điều luật tựa nhạc nhỏ anh em cán bộ kinh sinh những điều phải làm và trọng trách của người cán bộ trong giai đoạn đất nước hiện tại. Trong các bữa ăn trưa cũng như sáng, chiều, anh em đều được cán bộ chỉ huy nhạc nhỏ thanh phần của cá nhân trong cộng đồng Quốc gia và của Quốc gia trong tình thế hiện tại.

Trong thời kỳ nam nữ cán bộ XDNT học chung tại Trung Tâm qui luật « Nam nữ họ thọ bất thành » vẫn được tôn trọng triệt để và không có gì đáng tiếc xảy ra.

Quan niệm của người điều khiển là làm thế nào tổ chức trung tâm giống như làng mạc, xã ấp, để không xa cách dân tộc. Y phục của cán bộ là bộ « Ba ba đệm », dép « Bình, Trị, Thiên » tức là dép cao su làm bằng vỏ xe hơi.

Từ năm 1966 đến 1968 Trung Tâm huấn luyện các cán bộ xã ấp XDNT, đến năm 1969 huấn luyện

viên chức xã ấp. Năm 1970 đến 1971 phụ trách huấn luyện nghĩa quân và khán dân tự vệ. Về huấn luyện chủ trọng về mặt chính trị hơn là quân sự, mục đích là làm sao gây cho người can bộ thông hiểu được thanh phần của người Việt, một dân tộc anh hùng đang quyết tâm bảo vệ quê hương rach nát vì chiến tranh.

Từ ngày thành lập đến nay TTHL đã đào tạo hơn 200.000 cán bộ. Ông Chỉ huy trưởng cho biết « Đó là 200.000 hạt giống tài giỏi, rắc khắp nơi, bày giờ chỉ con đỗ, chờ mưa thuận gió hòa là dân chủ này lọc »

ĐÊM SUY TƯ

« Vì Hồ Chí Minh, Rừng Chí Linh đất Lam Sơn, chỉ còn đêm nay nữa thôi mai lại rồi, bạc vang không tiếc tết khi ngồi kể... » đó là những câu nói khó quên trong đêm suy tư.

Theo Đại tá Chỉ huy Trưởng Nguyễn Bé, sau 10 tối chia đêm suy tư để cho sinh em cải bộ khoa sinh lâng lỏng nhau, để qua luồng tiếng phút thiêng lồng nhạc nhỏ cũng đức tiền nhân và trách vụ của mình trong hiện tại đồng thời để khích lệ vào lòng anh em cán bộ những kỷ niệm trong những tuần lễ sống ở núi rừng Chí Linh, để mai đây trên mọi nẻo đường quê hương các cán bộ khắc sâu, lời nguyền đem sức học để góp công xây dựng và kiến tạo xóm làng.

Trong đêm suy tư, sau những nghi thức thường lệ điều đáng chú ý là 30 phút suy tư, chính giây phút này làm các khách tham viếng ẩn hồi xúc cảm. Đèn neon bỗng dừng tắt, màn đêm bao trùm lấy cảnh vật. Một tập thể hơn 2000 người im phẳng phắc. Ngọn lửa thiêng đốt cháy anh Chí Huy Trưởng chậm rãi cháy sáng một góc sân. Nhạc bài « Đến Xuân » rồi lên nhẹ nhàng. Bóng nháy của chiếc máy thu băng chuyên động chậm chậm, giọng cao xướng ngôn viên như thi thâm nhân nhử với anh em những lời tâm huyết sau cùng. Giườngtoi ngồi giữa ánh đuốc mập mờ, giờ trăng dương lồng vè nhẹ nhẹ gây cảm giác lạnh lẽo lè lẩm tẩm từ suy tư.

Đèn đường đất nứt... tạo thành bình cho dân chúng, đèn đường bắt công, cách mạng hoa giàn, xay dựng quê hương để mai sau không con nghe xương máu hận thù mà chỉ nghe tình thương của bồ câu... » Ba mươi phút yên lặng trời qua để lại cho lòng người đã cuộn những bàng kh張貼 khổ lả. Đến suy tư ít ra cũng lưu vào lòng người sắp già từ một hình ảnh khôn quên. Trong giờ phút này người cán bộ hơn ai hết ý thức được vai trò và trọng trách của mình trong bối cảnh dan thân.

Trong 2 ngày ở tại Trung Tâm

chúng tôi đã từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Có điều làm chúng tôi ghi nhớ mãi là các anh cán bộ dễ mến, cởi mở gầy cho chúng tôi nhiều bụi rậm lúc chia ly. Họ sống khẩn khổ, họ tâm sự chân thành. Họ làm việc 30 ngày một tháng, 20 giờ mỗi ngày mà tượng trưng nhất là anh Chí Huy Trưởng. Ông ta có một cuộc sống khác thường.

Tuy làm Chí Huy Trưởng một Trung Tâm do Mỹ viện trợ ông vẫn không bị tai tiếng trong suốt 7 năm trời. Với số lương 30.000 một tháng gia đình ông vẫn sống thật vật thể

mà ông rất lấy làm thỏa mãn. Ông tự tại riêng không vì tham muôn mà vì trong sạch và quả họng say khiến người ta cho ông muôn trở nên một hanh tu siêc viet. Trong dịp tiếp xúc thành mai với anh em SV Bảo chí Đà Lạt ông cho biết không gì làm ông vui lòng bằng khi ông đã đầu tư cho quốc gia 200.000 hạt giống tốt la can bộ nông cát để xây dựng và phát triển quốc gia, ông cảm thấy qua mẫn nguyễn.

Gió phút cuối chia tay đầy luyến tiếc, và chúng tôi vẫn hy vọng một ngày tái ngộ,

NGỌC ĐIỀN



SÁNG HÒN DÂN TỘC

Chưa ngắt trời xanh, mây vẫn bay
Mù sương chưa rã bóng thâm dày
Mỗi trời không hé cười hoa mộng
Cho thâm trăng ngà lên bóng cây...
Néo gió đường mưa tràn bóng quý
Tử thần vồ đến tuổi thơ ngây
Mất ai sát khí bừng lên đó
Đi giữa dao binh, mặt đạn dày
Là quý cười rung non nước Việt
Ta đem hạnh phúc cho đây này
Vòng tay ngửa mặt mà ôm lấy
Cười rộ lên, cười cho người khuây...
Đại lộ tung bừng vui biết mấy
Lầu cao, lầu cao ngắt từng mây
Tiếng cười xé lụa vàng trong gió
Ca hát lên, đời nồng men say!
Nhưng... mẹ không cười mà mẹ khóc
Vết thương ngang bụng vẫn còn đây
Con còn dày xéo lên thân mẹ
Nước mắt ngàn năm mẹ vẫn đây...
Những đàn con trẻ khắn tảng trắng
Đưa đám cha mình, cười thơ ngây
Lớn lên cho khoẻ vào quân ngũ
Khắc chiến công dày lên cánh tay!

Dàn bà con gái quên tình nghĩa
Tiết hạnh trung trinh, chén rượu đầy
Tâm thân ngã xuống, đời lên nước
Nhưng lụa vàng son mà vui say...

Học trò vết hết, quăng sách và
Đi tìm đồng rác mà sinh nhai
Đi tìm sửa cặn, cà phê bỏ
Còn sương hờn kính sủ miệt mai
Giáo dục sao, đồng tiền trước cửa
Cha mẹ còn ham, còn dạy ai
Mà không ham, cuộc đời phải khổ
Ai cam chịu được còn tương lai...

Ôi bốn ngàn năm văn hiến đó
Cho đến hôm nay còn lại đây
Người ta đốt cháy hồn thiêng ấy
Bằng muôn tiền bạc thế gian này
Ai dì thấp súng hồn dân tộc
Thì ngay bấy giờ nên tiếp tay
Muốn còn tò quoc, còn dân tộc
Thì đừng cần một hơi rượu cay
Thì đừng ham tiền sông bạc bẽ
Thì đừng cười trên xác chết ai
Đừng một mình lên xe xuống ngựa
Trong lúc mọi người đang dâng cay
Lấm thân đất mẹ càng rách nát
Ta hỏi nhau rằng: vì ai gày?
Cơn đau của mẹ mau bình phục
Nếu ta cùng nhau vui sum vầy

DOAN HÀNH

TÁC PHẨM BÁN CHẠY NHẤT THẾ GIỚI
300 TRIỆU CUỐN NĂM 1970



CHUYỆN TÌNH

(LOVESTORY)

ERICH SEGAL

bản dịch : PHAN LÊ THANH

(TIẾP THEO)

— Không, Jen. Ông ta chỉ bảo khá lắm,
— Thế sao giờ này anh mới về?
Tôi nháy mắt với nàng:
— Anh phải lo một vài chuyện với Bella Landau
Thế à,
Không hiểu giọng nàng có gì lạ không?
— Em có ghen không? Tôi hỏi thẳng.
— Không; chân em đẹp hơn chân cô ta nhiều.
— Em có viết nỗi một bài tóm tắt điều luật
không?
— Cô ta có biết nấu mì không?
— Có, chính tôi nay cô ấy mang mì tới Gannet.
Ai cũng khen mì cô ta nấu ngon chẳng kém chân em.
Jenny gật đầu, chả rỗi.
— Em còn nói gì nữa không?
— Thế Bella Landau có trả tiền nhà cho anh
không?
— Sứ nó, tại sao mình không biết thôi khi đang
tháng thế nhỉ?
— Bởi vì, cậu bé ơi, lời cô vợ đang yêu của
tôi, chẳng bao giờ cầu thang thế cả.

Chương XV

Chúng tôi xếp hạng theo thứ tự như vậy.

Nghĩa là Erwin, Bela và tôi đỡ nhất, nhì, ba trong
nhóm sinh viên tốt nghiệp Trường Luật. Đến lúc
thành công. Những cuộc phỏng vấn xin việc.
Những việc làm ăn sẵn có. Những đơn xin, những
việc làm ngon lành. Quay chồ nào tôi cũng thấy có
người vắng cờ: «Barrett, đến làm đây đi»

Nhưng tôi chỉ theo cờ xanh. Không phải tôi hoàn
toàn vật chất nhưng tôi muốn loại bỏ những công
việc chỉ đem lại danh tiếng hão hao như thư ký quan
tòa hay cơ quan chính phủ như Bộ Tư Pháp, và
nhâm vào mấy việc kiếm ra tiền để có thể loại bỏ
động từ tục túc ra khỏi ngôn ngữ chúng tôi «đó
xoay xở»

Mặc dầu đậu hạng ba nhưng tôi được ưu ái
trong sự cạnh tranh tìm việc. Tôi là người độc nhất
trong mười tên đầu không phải là Do Thái. (Ai mà
nói điều này không quan trọng thì chính người đó
là người có óc phân biệt hơn cả). Trời ơi, có cả hàng
chục hằng sán sàng chui qua đống quần áo hào
họ WASP dù nó chỉ đủ điểm đỗ. Các bạn thủ xe
lại trường hợp kẻ hèn này xem! nhân viên tòa soạn
Tập San Luật Khoa giải thể thao Trường Xuân, Har-
ard, và con nưa. Khối người tranh nhau để được in
tên họ và con số của tôi trên giấy viết thư cho hàng.
Tôi có cảm tưởng mình là con cưng của thời đại
và tôi lấy làm khoái chí lắm.

Một công ty luật tại Los Angeles đưa ra những
đề nghị rất đặc biệt và hấp dẫn. Tên nhân viên đến
gặp tôi. Ông (đại giề họ kiện?) đã nói với tôi:

— Anh Barrett ơi, trong hằng tôi cái đó không
thiếu gì. Ngày đêm lúc nào cũng có. Nghĩa là, muốn
ngay trong văn phòng cũng được.

Tui tôi không thích gì California nhưng tôi cũng
muốn biết rõ Ông nói gì. Jenny và tôi đoàn ra nhiều
giờ thuyết rất ghê gớm nhưng chắc chưa ghê gớm
như sự thật ở Los Angeles. (cuối cùng tôi phải
tôi Ông bằng cách bảo rằng thực tình tôi không
thích cái đó chút nào. Ông ta có vẻ thất vọng).

Chúng tôi quyết định sống ở quanh vùng biển
phía đông. May mắn vẫn có cả chục việc có thể chọn
trong vùng Boston, New York và Washington. Cố
rõ Jenny nghĩ Washington D.C có vẻ được («Anh
sẽ có cơ hội lue lợi trong tòa Bạch ốc Ol à») nhưng
tôi thích New York hơn. Và, với sự thỏa thuận của
tôi, tôi nhận lời làm cho hãng Jonas và Marsh.
một công ty danh tiếng (Marsh là cựu Bộ Trưởng Tư
Pháp) thiên về tự do dân sự (Jenny bảo «Minh có
thể vừa làm việc tốt vừa kiếm nhiều tiền»). Hơn
nữa, họ có vẻ ham tôi làm Nghĩa là, chính Jonas
điều tra lên Boston mời chúng tôi đi ăn ở Pier
Four và ngay hôm sau gửi tặng hoa Jenny.

Cả tuần sau đó lúc nào Jenny cũng ca câu «Jonas,
Marsh và Barrett». Tôi bảo nàng đừng vội qua như
nếu nàng bảo tôi cầm mõi đi vì chắc chắn tôi
đang hát thẩn thẩn hát này trong đầu. Tôi
hồi cắn phổi nói là nàng đúng.

Xin phép các bạn tôi được kề thêm rằng công
ty Jonas và Marsh trả Oliver Barrett IV 11.800 đô ta
năm, số lương cao nhất cho một luật sư mới ra
trong năm đó.

Như vậy tôi đậu hạng ba nhưng chỉ có nghĩa
hang ba về phương diện học đường thôi.

Chương XVI

ĐỒI ĐỊA CHỈ
Từ 1 tháng 7 năm 1967.
Ông Bà Oliver Barrett IV.
263 East 63rd Street.
New York, N.Y.10021.

— Trông đúng dân mới giàu, Jenny phản nón.
— Nhưng chúng mình chính là dân mới giàu, tôi
còn lại.

Tôi cảm thấy khoan khoái và đặc thắng,
nhất là vì tiền thuế xe hơi, tôi phải
trả mỗi tháng gần bằng giá tiền chúng tôi
nhà ở Cambridge. (Đi bộ (hay di kinh
công, tôi thích kêu đi này nọ) đến hãng Jonas và
Marsh chỉ mất mười phút. Các cửa hiệu hay ho
cũng gần, thí dụ như Bar-Wits, và tôi cứ giục vợ
tôi, con ranh đi tiêu tiền và chịu khó ngoại giao để
mua theo lối偏僻.

— Tại sao Oliver?
— Bởi vì, khỉ gì, Jenny, anh muốn được em lời
dụng.

Tôi già nhập hội Harvard ở New York. R. Stratton
904, giới thiệu tôi, han vua giai ngũ sau khi đã bán
chè với tên Việt Cộng («Thật ra, tao chẳng biết
thông nó có phải Việt Cộng hay không. Tao thấy
tiếng đồng nén-bán-xà vào bụi cây»).

Tôi chơi bóng đậm với Ray ít nhất ba lần
một tuần và tự nhủ phải cố đoạt chức quán quân

bội trong ba năm. Không biết có phải vì giao du lại
trong phạm vi Harvard hay vì sự thành công của
tôi ở Trường Luật đã được kể lại (tôi không hề
khoa khoang so lượng tôi lĩnh, thật đấy), tôi lập tức
có t bao ». Chúng tôi dọn tới New York vào giữa
mùa hè (tôi phải học vội để thi tuyển thạc sĩ tại New
York) và nhận được giấy mời ngay cho cuối tuần.

— Ờ vào, Oliver. Em không muốn phi hai ngày
tán phết với một bọn bé con ngu ngốc.

— Được, nhưng nói sao với họ bây giờ Jen?
— Bảo họ là em có bầu, Oliver à.

— Em có bầu thật sao?
— Không, nhưng nếu mình ở nhà cuối tuần này
có thể em sẽ có bầu.

Chúng tôi đã chọn sẵn tên cho con. Nghĩa là
tôi chọn và cuối cùng Jenny phải chịu.

— È, đừng cười nhé? đây là lần đầu tiên tôi
đề cập đến chuyện này. Óc đó nàng đang đứng
trong bếp (một phòng nhỏ sơn màu lá úa có cả may
rửa bát).

— Cái gì? Nàng tiếp tục cắt cà chua.
— Anh lại thấy thích cái tên Bozo mới chết
chứ.

— Anh nói thật đấy à?
— Ủ. Anh mê nó thật đấy.
— Anh nhất định đặt tên con là Bozo? nàng
gọi hỏi.

— Ủ. Thực đấy. Đúng là tên một siêu thể thao
gia Jen à.

— Bozo Barrett. Nàng gọi thử xem nó nghe nồi
không.

— Trời, nó sẽ cao lớn và cứng.
Tôi nói tiếp, và càng nói càng thấy mình đúng:

— Bozo Barrett, tay vô địch Trường Xuân lừng
danh của Harvard.

— Ủ, nhưng, Oliver, giả thử (giả thử thôi) thắng
nhỏ không có lạng người thể thao?

— Không có chuyện đó, Jen, giả truyền mà. Thực.
Tôi thành thực và cùng. Dự tính về Bozo trở
thành một thói quen mơ mộng đối với tôi mỗi khi
khèn khàng trên đường tôi sở.

Buổi chiều, khi ăn cơm, tôi lại đem chuyện này
ra bàn. Chúng tôi mới mua một bộ bát đĩa Đan
Mạch rất đẹp.

— Bozo Barrett sẽ trở thành một thằng to khoẻ.
Nếu tay nó mà giống tay em, có thể đặt nó ở hậu
trường.

Nàng chỉ cười nhạt; chán chán nàng đang kiếm
dịp chém vào một câu để phá vỡ ảo tưởng đẹp đẽ
của tôi. Không kiểm ra câu gì độc địa nàng bèn cắt
bánh và trao cho tôi một miếng. Và vẫn chịu khó
nghe tiếp.

— Thủ tướng tương xem Jenny, mồm nhồm nhồm
nhai bánh nhưng tôi vẫn cố nói: «nặng một trăm ki
và cao lớn dẻo dai.

— Một trăm ki? Trong gia đình có ai nặng một
trăm ki lô đâu, Oliver.

— Minh sẽ ăn bồ cho nó Jenny Protein, Nutrament, tất cả những thức ăn bồ bổ sức khỏe.

— Ủ, thế giờ thử nó không chịu ăn thì sao, Oliver?

— Nó sẽ ăn khỉ à, tôi biết điều từ tháng nhỏ đó rồi; tôi trổng tuy ng, chẳng bao lâu nó sẽ ngồi ngay bin này, không chịu nghe những chương trình tôi đưa ra để gây dựng sự nghiệp thể thao cho nó. Nó sẽ phải ăn, nếu không anh đánh vỡ mặt.

Đến đây, Jenny nhìn thẳng vào mặt tôi và nói một câu cười.

— Nếu nó nặng 100 kg, làm sao anh dám đánh nó?

— À, tôi không người trong giây lát rồi nhìn rõ tình thế ngay, nhưng nó đâu có nặng 100 kg ngay!

— Ủ, phải, Jenny khoa khoa chiếc tua cảm cáo tôi, nhưng khi nào nó nặng 100 kg, nhớ lo chạy trốn nhé, Cậu Bé! và nàng pha ra cười.

Thật khôi hài, nhưng khi nàng cười, tôi hình dung ra cảnh một thằng bé nặng 100 kg lò mạc tã, đang đuổi tôi quanh công viên Trung Ương, miệng quâ, : «đừng co bài nạt má nghe, Cậu Bé là Chúa tr, tôi chỉ còn hy vọng là Jenny sẽ không đe dọa Bozo đánh chết tôi.

Chương XVII

Sản xuất trẻ con không dễ gì.

Tôi thấy thật mỉn mai khi những kẻ, trong những năm đầu mới biết đến tình dục, cái io làm sao giữ đê bạn gái khỏi mang bầu (khi tôi mới bắt đầu, do nghề bằng cao su của thông dụng) hay ngược lại, bị anh ảnh về việc làm sao đê thụ thai thay vì ngừa thai.

Đúng, nó có thể trở thành một ám ảnh. Và nó có thể khai mìa cách tuyệt diệu nhất của đời sống vợ chồng hòa hợp, mà vui nhộn, bông bay. Nghĩa là phải xếp lại tư tưởng, xếp đặt, thật là một động lực thật nhỏ: nó gọi hình ảnh một cái gí may móc - xếp đặt tư tưởng chúng quanh cách làm tình đúng kiểu đúng ngày đúng tháng và đúng chiến thuật co lẽ đê đến sang mai tốt hơn phải không ành? Những điều này làm miêu khó chịu, ghê sợ và cuối cùng kinh hãi.

Bởi vì khi thấy sự hiểu biết thông dụng và những cố gắng bình thường, lành mạnh (cho là như vậy) của mình không đưa đến thành công trong việc «gia tăng sản xuất» nhiều ý nghĩ đang sự sẽ bắt đầu thành hiện trong óc mình.

Oliver, chie anh hiểu sự «không có con được» và sự cường tráng không liên quan gì tới anau, Bác sĩ Mortimer Sheppard nói với tôi hôm đầu tiên chúng tôi đến gặp ông, sau khi quyết định cần hỏi ý kiến chuyên môn.

— Anh ấy hiểu, bác sĩ a, Jenny nói hộ tôi vì dù không bao giờ tôi nói ra, nhưng vẫn biết rằng ý nghĩ là mình không có con được ràng có thể tôi không có con được sẽ tai hại cho tình hàn tôi vò cùng. Giọng nàng như ngầm nói, nếu có thể tìm ra một khuyết điểm nào, nàng hy vọng khuyến khích đó sẽ thuộc phần nàng.

Nhưng vị bác sĩ chỉ cắt nghĩa cho chàng tôi biết cái tệ hại nhất, trước khi nói tiếp rằng rất có thể cả hai chúng tại đều bình thường, và có thể chúng tôi sẽ có con trong một ngày sau đây. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi phải qua một lò thí nghiệm trước đã. Khám nghiệm cái rã các bộ phận. Các máy móc, (tôi không muốn kể lại những chi tiết tì mì của lần khám nghiệm này).

Cuộc khám nghiệm bắt đầu vào một ngày thứ hai. Jenny khâu bao ngay, tôi sau giờ tan sở (tôi ở sở tôi đang bận việc vò cúng). Thứ Sáu tuần đó, Bác sĩ Sheppard gọi Jenny đến vì lý do, có ý là lần lần một vai thử và ông cần thử lại. Khi Jenny ch, tôi biết chuyện này tôi ba đầu nghĩ rằng có lẽ Ông đã khám phá ra... điều thứ sáu nói nàng, HIGH nhất nặng cùi nghe vậy. Cái cơ cõ y là làm lảng gi đã để miêu quá ma.

Khi Bác sĩ Sheppard kêu điện thoại cho tôi ở sở tôi chắc ngay giờ thuyết này là đúng. Tôi có thể ghé qua phòng mạch ông sau khi tan sở không? Khi biết đây sẽ chỉ là một cuộc nói chuyện tay đôi (sang nay tôi có nói chuyện với Bà Barrett) tôi biết tôi đã nghĩ đúng. Jenny không có con được. Tuy nhiên, đúng với tin Oliver, hình như Sheppard đã có lần nói rằng hiện giờ đã có cách chữa v.v... Nhưng tôi không sao chán chường vào công việc được nữa vì cũng không thể ngồi đợi tới năm giờ chiều. Tôi gọi lại Sheppard và hỏi, tôiague qua trưa nay có được không. Ông bàng lóng.

— Bác sĩ biết lỗi tại ai chia ' tôi hỏi hối sô ranh mạch khi vừa bước vào phòng.

— Không thể gọi đây là lỗi được Oliver,

— Thế Bác sĩ có biết người nào trong hai đứa chúng tôi không được bình thường chua.

— Rồi, Jenny.

Tôi sửa soạn trước để đón nhận tin này, nhưng lối tuyên bố trang trọng của vị bác sĩ vẫn làm tôi sốc. Không thấy ông nói gì thêm tôi cho rằng ông muốn biết ý kiến tôi.

— Không sao, chúng tôi sẽ nuôi con nǚ vây, Điều quan trọng là chúng tôi yêu thương nhau, phải không Bác sĩ?

Lúc đó ông mới cho tôi biết.

— Oliver, bệnh tình Jenny trầm trọng hơn tôi nhiều. Jenny đang đau nặng.

— Ông làm ơn định nghĩa dùm chữ «đau nặng»?

— Vợ anh sắp chết.

— Vô lý!

Và tôi chờ nghe ông nói lại rằng đây chỉ là một trò đùa ác ôn.

— Oliver, chị ấy sắp chết rồi. Tôi rất buồn phải báo tin này cho anh.

Tôi nhất quyết là ông nhầm - hay là cô y là ngờ ngầm - trong kia lại lần lòn và đã đưa ông cái bắn roi kẽng cũ vứt đ. Ông tố é tiông cảm và cái nghĩa là ông đã thử mau Jenny ba lần cũ. Không còn nghĩ ngờ gì nữa, Dĩ nhiên ông sẽ phải giờ chung tôi - tôi - Jenny - đến gặp mặt chuyên viễn phân tích máu. Ông định dè nghi.

tôi khoát tay ra hiệu cho ông ngừng. Tôi muôn đọc yên lặng một phút. Yên lặng để thấu thía tin tức. Bỗng tôi nhớ ra một điều.

— Bác sĩ nói với Jenny làm sao?

— Rằng cả hai anh chị đều bình thường.

— Jenny có tin không?

— Chắc tin.

— Bao giờ mới nên nói cho nàng biết?

— Như tình trạng bây giờ, tôi để tùy anh.

Tôi tôi! Trời, trong tình trạng bây giờ, tôi thấy bà cũng còn không nói!

Vị bác sĩ giải thích rằng bệnh ung thư máu mà Jenny mắc phải chỉ có thể chữa lấy lè thỏi. Tất cả phương thuốc hiện nay chỉ có thể làm đỡ đi, hay kéo dài thời gian sống sót nhưng không sao triệt được bệnh. Vì thế, tùy tôi muốn cho Jenny biết lúc nào thì cho. Ông có thể để thư thủ trước khi bắt tay chữa thuốc.

Nhung lúc bây giờ tôi không nghĩ được gì hơn là, no cuộc đời nó khổn nạn và bần thiu dần thế!

Nàng mới có ham từ tuổi 1 hình như tôi quên từ một vị bác sĩ. Ông nhân nại gặt đầu dù biết qua Jenny bao nhiêu tuổi, đồng thời ông cũng hiểu là đang bị dày vò khổ sở như thế nào. Sau cùng tôi thấy mình không thể ngồi i trong phòng ông mãi trọc. Tôi hỏi ông xem phải làm gì. Ngài trả tôi nên làm gì bây giờ. Ông khuyên tôi nên làm như không sao xảy ra, càng lâu càng tốt. Tôi cảm ơn ông rồi ra về.

Như không có gì xảy ra! Như không có gì xảy ra!

Chương XVIII

Tôi bắt đầu nghĩ đến Thượng Đế.

Nghĩa là, trong tâm trí tôi, bắt đầu xuất hiện một tư tưởng về một Đấng Tối Cao ở đâu đó. Không phải tôi muốn đám vào mặt ông, đám ông tắc thở để trả thù việc sắp xảy ra cho tôi, cho Jenny. Không, tôi có những ý tưởng tôn kính trái hẳn lại. Chẳng hạn mỗi sáng, khi thức dậy, tôi thấy Jenny vẫn còn đó. Tôi thấy kỳ, ngạc nứa, nhưng tôi ước gì có một vị Thượng Đế nào đó để tôi cảm ơn. Cảm ơn Ngài đã cho tôi thức dậy và trông thấy Jennifer.

Tôi có hết sức làm như không có chuyện gì xảy ra, vì thế dĩ nhiên tôi phải đê nàng sửa soạn bữa sáng và dọn dẹp như thường lệ.

— Hôm nay anh có hẹn gặp với Stratton phải không? Càng hỏi khi tôi bắt đầu ăn bất Hành Đạo Một thứ hai.

— Ai cơ?

— Raymond Stratton, 1964, bạn thân của anh chủ em gái. Ông cùng phòng với anh trước thời em nó?

— Ủ, Đáng lẽ phải chơi bóng đá hôm nay. Nhưng chắc anh bạn hôm khác.

— Lộn xộn.

— Gi cơ Jen?

— Dừng bỏ hẹn nó quen đi, cầu hét. Tôi không thích có ông chồng bụng phệ đâu, liệu hồn!

— Thị thời, chúng tôi nay minh ra phổ ăn cơm đi.

— Tại sao?

— Sao lại tại sao? Tôi quát, cố già bộ giận dữ bồng dà như thường ngày. Bộ lầu lầu muôn dẫn có vợ quên đi ăn không được sao?

— Nàng là ai, Barrett? Tôi gi?

— Cái gì?

— Nay, nàng cắt nghĩa. Phải dẫn vợ đi ăn hiếu ngày thường là triệu chứng đang leo lút với cô nào đây nhé!

— Jennifer! Tôi gầm lên, đau đơn thực sự. Vừa mới sáng ngày ra mà ăn nói gì kỳ vậy?

— Nếu không bằng lòng thì chịu khó vac đít về nhà mà ăn cơm. Nghé không?

— Nghé.

Rồi tôi khấn Thượng Đế, ông muốn là ai hay ở đâu cũng được, rằng tôi sẽ vui lòng chấp nhận nguyên trạng. Tôi sẽ chin tưng khồ sơ, Thượng Đế ạ, tôi sẽ cam chịu điều tôi biết nhưng xin đừng để Jenny biết. Người có nghe tôi không, Thượng Đế? Người trả giá trả gi tôi cũng chịu.

— Ooo

— Oliver?

— Ông, chuyện gì đây ông Jonas?

— Ông kêu tôi vào phòng.

— Anh có biết rõ vu Beck không?

Dĩ nhiên tôi biết rõ. Robert L. Beck, nhiếp ảnh viên của tờ báo Dơi (1), bị cảnh sát Chicago bắt hặc mâu trong khi theo chụp hình biển thủ. Jonas coi vụ này là mồi trong những vụ tú của Công ty.

— Thưa tôi biết, hắn bị túi chô san ném hặc mâu, tôi trả lời giọng bồng dà (a ha!).

— Tôi muốn anh lo cho tôi vụ này, Oliver.

— Tôi?

— Nếu anh muốn anh có thể mang một chú em nào theo?

Một chú em nào? Tôi là người trẻ nhất trong văn phòng. Nhưng tôi hiểu ý ông: Oliver, mặc dù ít tuổi nhưng anh đã được kề là nhân viên kỳ cựu ở đây. Ngang hàng với tôi, Oliver.

— Thank cảm ơn ông.

— Bao giờ anh có thể đi Chicago?

Tôi đã nhất quyết không nói với ai nhất định mang gánh nặng một mình. Vì vậy tôi phải nói một cái cho chết náo đù, tôi cũng không nhớ có gi, tại sao tôi không thể đi khỏi New York lúc này. Tôi hy vọng ông sẽ hiểu. Nhưng tôi biết ông thất vọng lắm, trước phản ứng của tôi đối với một nghĩa cử cao đẹp như vậy. Trời, ông Jonas, một ngày kia ông sẽ biết sự thật!

Một mâu thuẫn: Oliver Barrett IV thường ra khỏi sở sớm hơn trước, tuy nhiên bao giờ cũng về nhà muộn hơn. Làm sao cắt nghĩa được điều này?

(CƠN TIẾP)

CHỦ THỊCH:

(1) Life

Tài sản cảnh ở Bắc Kinh

Trong tuần trước Trung Cộng đã mời một đoàn đầu thủ bóng bàn và 3 nhà báo Mỹ viếng Trung Hoa Lục Địa. Chắc chắn mấy ông khách thiện chí này sau khi thăm viếng nước Tàu trở về Mỹ sẽ ca tụng Mao chủ tịch bằng thic. Vì cái tài sản cảnh, tài thiết khách và chiều khách của người Tàu vốn khéo léo mà của người Tàu CS càng tuyệt xảo nữa. Vậy nhà thể thao làm sao biết được cái mánh khoé tài sản?

Thí dụ ngày thứ ba tuần trước đầu thủ Tàu C. và Mỹ đầu giao hưu. Bản tin của ký giả hằng A.P cho biết vận động trường Bắc Kinh có 18 ngàn khán giả mặc đồng phục xanh dương và xanh lá cây vỗ tay hò hò cỗ vũ cho trận đấu, dù khi các đấu thủ Tàu Cộng thắng hay thua cũng vỗ tay.

Việc huy động được 18 ngàn người mặc đồng phục đi coi đánh banh, đối với những nước tự do là chuyện khó vỗ cùng! Mỗi người một sở thích làm sao bắt khán giả ăn mặc giống nhau được? Họa chăng là có trong trại lính? Vậy mà chính phủ TC dù sức làm việc đó. Nếu còn họ có thể huy động một triệu khán giả mặc đồng phục đi coi cũng được!

Điểm thứ hai là tâm lý khán giả nước nào cũng vậy, khi xem trận đấu thể thao thì thế nào cũng thiên vị cầu thủ nước mình. Vậy mà 18 ngàn khán giả TC lại hết sức công bằng, khi cầu thủ TC thua họ cũng vỗ tay! Như vậy, hoặc họ là thành phần cá rời, không còn thất tình lực dục như loài phim tục nữa. Hoặc họ đã trở nên người máy, vỗ tay và hoan hô theo kỷ luật của đảng.

Mười tám ngàn khán giả đó cho ta một hình ảnh về xã hội Trung Hoa Lục Địa rồi.

Vậy mà một đấu thủ Mỹ lại phát biểu cảm tưởng rằng anh thấy người dân TG được tự do sống theo nếp sống cá nhân, không giống dân Mỹ phải lệ thuộc lối sống giáo điều hình thức!

Khi nói đến lối sống giáo điều hình thức, chắc anh đấu thủ bóng bàn này nghĩ tới phong trào phản kháng xã hội của dân hippy. Dù hippy chống tập tục xã hội, thí dụ các phép lịch sự, các trò đạo đức giả, các qui tắc của người già muốn thế hệ trẻ phải tiếp tục tuân theo. Tình thần của hippy là tình thần tự do phóng khoáng, bất chấp ràng buộc xã hội.

Không biết anh đấu thủ bóng bàn này có nghĩ rằng lục địa Trung hoa là xí sở của dân hippy chăng?

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ mới ngỏ ý muốn mời các đấu thủ bóng bàn và ký giả Trung Cộng sang thăm HK; và họ muốn đi thăm viếng nơi nào ở nước Mỹ cũng được!

Tiêu Trung Cộng có chấp nhận chăng?

Có lẽ họ sẽ chấp nhận. Và nếu họ không ngoan thì họ sẽ đặt một điều kiện. Điều kiện là các du khách Trung Cộng sẽ chỉ thăm viếng những nơi - bao dà Mỹ không tổ chức biểu tình, sinh viên không bắc khóa, các nghị sĩ bắc cầu Mỹ không diễn thuyết, và đảo chính phủ và dân hippy Mỹ không tổ chức đại nhạc hội.

ÔNG ĐẠO CÁY



Bởi vì một người dân Trung Cộng mà sang đất Mỹ, thấy dân Mỹ cũng biểu tình bãi khóa, và kích Nixon, đả đảo cả đế quốc Mỹ, thì những người du khách đó sẽ có phản ứng thế nào?

Hoặc họ sẽ cho nước Mỹ là một đường trì vì toàn người dien!

Hoặc họ sẽ bắt tròn một tỷ mũi tự do, thở tự không khí tự do. Và khi họ bắt tự do đã reo rắc vào đầu thì nó sẽ nảy mầm nhanh lắm! Rất nguy hiểm!

Đề Dân biểu bót trốn họp

Mấy bữa nay các phiên họp khoáng đại của Hạ nghị viện cứ định hoãn dài dài. Lý do là không đủ dân biểu để bàn cãi.

Điều 140 của Nội Qui Hạ nghị viện viết rằng: «Viện họp hợp lệ, nếu có sự hiện diện của quá bán tổng số dân biểu lúc khai mạc».

Ngày 10-4 khi HV khai mạc phiên họp, có 65 dân biểu ghi tên hiện diện. Nhưng lúc đến đầu người thì chỉ 25 DB có mặt. Nếu có được thêm 8 ông nữa, nâng con số lên 33 phiên họp đã khai diễn vui vẻ rồi!

Tại sao DB ghi tên nhiều mà họp lại ít?

Thưa cái đó tại ánh hưởng của điều 266 trong nội qui. Điều này nói rằng DB nào vắng mặt liên tiếp 7 ngày không thông báo lý do sẽ được Văn Phong dùng báo chí và đại phát thanh mời đi họp. Đề tránh cái hạn 7 ngày đó, các dân biểu cứ phải lâu lâu đến ghi tên có mặt, rồi chuồn êm.

Điều 266 trong nội qui cũng giống như nội qui của các trường trung tiểu học. Ban giám đốc các trường thường áp định rằng học sinh nào nghỉ liền tiếp 10 ngày không xin phép, sẽ bị trường sờ gáy mời phụ huynh đến hỏi lý do. Quá 15 ngày không xin phép thì học sinh bị đuổi khỏi trường.

Việc Văn Phòng Hạ Viện định dùng báo chí và đại phát thanh mời các dân biểu đi họp coi cũng giống như việc nhà trường gửi giấy thông báo cho phụ huynh học sinh. Vì giấy mời được công bố là dân chúng sẽ biết hết. Dân chúng có vai trò giống phụ huynh các dân biểu.

Để tránh điều 266 đó nên các dân biểu ráng đến họp ghi tên hiện diện, rồi một lát chuồn luôn.

Điều này hơi khác với kỷ luật các trường. Tại các trường trung tiểu học, học sinh nào vắng mặt một giờ cũng bị coi như vắng cả buổi. Ngược lại ở Hạ Viện thì dân biểu chỉ cần có mặt 5 phút (đủ thời gian để ghi tên, ký tên) vẫn được coi như có mặt cả buổi. Vậy mới biết làm học sinh cực hơn làm dân biểu, và kỷ luật trường trung tiểu học lại nghiêm minh hơn kỷ luật Hạ nghị Viện.

Một lý do khiến các dân biểu đi họp quá ít là họ phải lo cho kỳ bầu cử lại cuối năm nay. Một số không muốn ra tranh cử lại, thấy còn mấy tháng để hết đời dân biểu, cũng phải lo hoạt động để vớt vát chút nào hay chút đó. Có ông lo xuất ngoại để nghiên cứu hay để dự hội nghị. Có ông ở nhà lo cưới vợ có ông lo về tình trạng mải cái giấy phép làm ăn.

Một số dân biểu còn thiết tha với nghề dân biểu thì cũng lo về đơn vị của mình để lăng xê vận động các thầy, các cha, các viên chức, và cuối cùng là vận động cho kỳ bầu cử sắp tới.

Vì cái lỗ đó, bần đạo đề nghị nên sửa lại nội qui Hạ N. Viện.

Sửa Nội Qui

Thứ nhất là Hạ viện nên bắt chước các trường trung tiểu học. Ta định hình phạt các học trò cúp cửa cho rõ ràng. Ví dụ trò nào bỏ họp một giờ coi như bỏ họp cả buổi. Ta cử các giám thị ở Hạ Viện mỗi giờ lại vò điểm danh một lần. Trò nào vắng mặt sẽ bị phạt liền. Ngoài ra để tránh tình trạng dân biểu tới họp mà ngồi tán chuyện ngoài hành lang ta cho các giám thị cái quyền phạt qui gối. Giám thị tóm được trò nào đang nói chuyện, không chịu nghe giảng, a là hắp bắt ra cửa Hạ viện qui đê mấy phút tượng ông linh TQLC chia súng và mặt, Tròn ào bị cảnh cáo phạt qui quá ba lần mà không hối cải thì ta phạt đánh đòn vào đít.

Nhưng tuyển chọn cái vị giám thị ở đâu? Có thể nhờ ông Bộ trưởng liên lạc quốc hội tục danh là Cao Thái Úy tuyển mộ giúp. Còn ai thi hành hình phạt đánh đòn? Xin nhờ bà Kiều mộng Thu phụ trách. Bà Kiều mà đánh thì dù có đau các DB cũng vẫn thích.

Đề nghị thứ hai để sửa đổi nội qui là ta bỏ quách một khóa họp HV đi. Nghĩa là đến năm sau cùng của nhiệm kỳ DB, ta cho HV nghỉ lịp luôn 6 tháng.

Trong 6 tháng nghỉ lịp đó, các DB tha hồ xuất ngoại, tha hồ về nhà lo việc buôn bán làm ăn, và chạy chợ vận động tái tranh cử.

Nhưng trong 6 tháng đó, lấy ai đóng vai trò biện quyết đạo luật? Khó gì đâu, HV cứ án định rằng trong 6 tháng khóa cuối cùng ta ủy quyền cho Hành

Pháp ký các sắc luật. Khi T. Thống có quyền ký các sắc luật trong suốt 6 tháng thì có thể trong 3 năm sau đó TT không cần phải nhờ Quốc hội biểu quyết chi hết. Các DB đỡ một mà TT cũng đỡ tổn tiền! Tiền mặt phi phủ T. Thống sẽ được dùng để làm công tác từ thiện, xã hội như tặng cho các cô nhi viện, xây thêm bệnh xá, vừa thiết thực có ích lợi vừa thêm tiếng tốt.

Từ chụp mũ đến chụp quần

Đối với một nhà báo viết ký luân khi phải đem qui vị dân biểu ra chế riệu là một chuyện bất đắc dĩ. Vì đó là một đà tài quá cũ. Một đà tài đã bị đồng nghiệp khai thác rách nát cả ra rồi. Khai thác lại đà tài đó chứng tỏ tri tưởng của mình nghèo nàn, óc hài hước của mình cùn nhạt.

Nhưng phải thú nhận rằng óc tưởng tượng và năng khiếu hài hước của chúng ta không thể đuổi kịp qui vị dân biểu được. Cứ khi nào chúng ta vừa cảm thấy món ăn của Hạ viện hết mùi vị hấp dẫn, thì lại có dân biểu bày ra một món mới ra.

Như tuần qua, người dân biểu đã có công cung cấp đà tài cho các ký giả viết ký luân là bà Trần Kim Thoa (đó, lại bà Trần Kim Thoa).

Trong lúc bộ Thông tin gởi văn thư trên trong thỉnh cầu bộ Nội vụ chặn đứng cao trào vũ sexy, thì bà Trần Kim Thoa lại dọa sẽ trình diễn một màn vũ sexy ở ngay nhà hát lớn thành phố.

Người phụ diễn được bà tuyên bố là chính là Ông Đạo Hồ Hữu Tường, một người có năng khiếu làm ông đạo hơn là làm dân biểu.

Ông Đạo Tường đã đám yêu cầu Giám Sát Viện điều tra về việc chi tiêu tiền bạc có bộ lém nhém của ban tổ chức Đại Hội Liên Hiệp Nghị sĩ Á Châu.

Đại Hội trên do qui vị DB Nguyễn Quang Luyện (vàng khè) Mạc Giao (Ma văn Giáo) Lê Tài Hòa (cậu Sáu chơi gà) và Trần Kim Thoa (Nín Đè)... đóng vai tổ chức. Ban tổ chức đã được phủ Tổng Thống chỉ cho 25 triệu!

Không biết ban tổ chức chi tiêu làm sao, có điều người ta biết là tất cả các áu chi của đại hội đều được đem in ở Tin Đức Án Quán do bà Trần Kim Thoa làm chủ. Liệu khi bà làm hòa đơn có trung thực chẳng, ta khó biết được.

Nhưng nay Ông Đạo Tường đã yêu cầu Giám Sát Viện điều tra vụ chi tiêu của Đại Hội LHNSAC tức là Ông Tường muốn biết rõ tráng đèn, như thế nào.

Ông Tường muốn biết rõ tráng đèn bà Trần Kim Thoa có lẽ cũng muốn cho Ông Tường biết rõ tráng đèn. Vì vậy nên giữa lúc HV sắp khai mạc phiên khoáng đại, bà Thoa đã chạy tới tấn công Ông Tường. Kết thúc màn tấn công gồm đủ thập bát bát võ nghệ như xé túi vải, bứt tung trang hat, đập bát kiếng, chém bát, xung hò may tao chí tò vò.. bà dân biểu Trần Kim Thoa đã hứa hẹn sẽ chụp lên đầu dân biểu Hồ Hữu Tường một cái quần đan bát!

Khi ba dân biểu dọa sẽ chụp quần lên đầu Ông Dân biểu thì bảo là Ông Dân biểu sẽ thấy rõ tráng đèn.

(XEM TIẾP TRANG 55)



GUNTER
GRASS

TỘI ĐI HỌC

bản dịch của CÔ LŨY
(KUẤT LÃM)

Cách đây một năm tuần báo TIME có mở đầu một bài phê bình văn học như sau : « Mann và Camus đã mất. Sartre : im lặng. Malraux : lồng trướng Văn hóa... Đã từ lâu hầu như không còn kè nòi nỗi tiếc. Nhưng một kè lò đã xuất hiện, một hình dáng khác thường với giọng của kè thuỷ cước và một quá khứ kỳ quặc... »

Đó là Gunter Grass, người Đức gốc Ba Lan, 43 tuổi, một vợ năm con, thi sĩ, kịch tác giả, họa sĩ, điêu khắc gia, nhạc sĩ jazz và là tác giả bốn tác phẩm bán chạy nhất :

Cat and mouse (1951)

Dog years (1953)

Local anaesthetic (1970)

và quyền đầu tiên *The Tin Drum (1956)*, bản hơn một triệu trang bản, được dịch ra 16 thứ tiếng, được xếp vào trong số 10 tác phẩm hay nhất trong thập niên 1960 - 70.

Gunter Grass cũng là tác giả một số bài báo và diễn văn chính trị gây sốt nỗi, người chủ trương nhóm 47, (một nhóm văn nghệ sĩ hoạt động chính trị), và là một trong những cố đồng viên đặc lực đã đưa Willy Brandt lên làm thủ tướng Tây Đức hiện thời.

Truyện sau đây là phần đầu trong tập truyện có nhiều tính cách tư thuật *The Tin Drum*. Không gian là vùng hải cảng biển giới Ba Lan - Đức ; thời gian là lúc Hitler sắp xuất đầu lô dien.

đeo sáu lá sinh lý với một cô gái (số phút) & 419, cang cờ ta và bạn cờ ta uống cà phê ở hiệu Schab, cạo râu hay nếu cần, cát tóc trước khi hiệu tóc đóng cửa ; nhanh chân đến quán Photona, và Jave, tuyên truyền cho Đảng và nghe ngợi.

Tuổi thật phục cai thời khóa biểu làm kỹ trường mẫu lầu của Klepp, xin hàn mới bao và bồi hàn thế nào để lắp những lỗ hổng bất ngờ. « Ngủ suy nghĩ về Đảng », hán tra lời không cần suy nghĩ.

Tụ nhiên chuyện này nhắc Oskar tới đèn lầu cũa đầu tiên voi một cái thời khóa biểu.

Việc này bắt đầu một cách hiền lành với cái vườn trẻ của cô Kauer. Vợ chú Jan mỗi buổi sáng giài tôi voi thằng Stephan con cõi đèn vườn trẻ ở Pasadowki-Weg, ở đó hai đứa tôi cùng sau đến mồi đứa khác - một vài đứa luôn luôn đau ốm - bị người ta bắt chơi đua đến độ « buồn nôn ». Có điều may là cái trống của tôi được đem vào lớp như một món đồ chơi. Tôi không bao giờ bị bắt chơi tro xay nhà, và chỉ chịu cõi ngọt gỗ khi người ta cầm đến một tay kích cõi kỹ mà đau đớn mão giây. Cái thành tích đầu tiên của việc đánh trống là cái dây lụa đen đầy những cúc là cúc của cô Kauer. Mỗi ngày, đám bảy tám tôi cõi những cái cúc trên cái trống, và khi đã cõi xong tôi lại gài ngay lại. Người cô Kauer dày những nếp nhăn và móng đinh Tôi không nghĩ rằng đó là cái thần thề minh bằng móng tay.

Những cuộc đi chơi về chiều trên những đại lộ hai bên trống hạt dẻ dẫn đến rừng Jeschkenaler, qua đại kỷ niệm Guttenberg, tên Erbsberg, thường buôn nán một cách thú vị và ngộ nghê như những thiên thần. Cho đến ngày nay tôi vẫn còn nhớ có những lần đi đẹp như vậy, dưới sự hướng dẫn của bàn tay, bàn tay hàng mĩ của cô Kauer.

Đầu tiên chúng tôi, tất cả 6, 8 hay 12 đứa được đăng cung. Giày cung là một dài lén dan màu tinh nhạt. Mỗi bên buộc sáu quả chuông, vừa đúng cho 12 đứa trẻ.

Cô Kauer cầm đầu giày cung và bọn trẻ tung tăng pha trước, riu rít trong tiếng enuong leng leng. Tôi đập nhẹ nhẹ trên mặt trống qua hết những con đường ngoại ô mèa thu. Thỉnh thoảng cô Kauer lại bắt vào bàn « Giê-su tôi sống vì người, tôi chết cho người » hay bản « Sao Mai ta mang đón người ». Trong không khí tháng Mười trong sáng bọn trẻ hát rong những bản « Mẹ Maria giúp con », « Mẹ Chúa dữ dảng », làm những người qua đường phải ngừng lại trầm trồ. Ở mỗi ngã tư gióng lưu thông đều giàn đoàn xe hơi, xe ngựa, xe cao dừng dừng lại khi chúng tôi mang ngôi Sao Mai qua đường. Người ta nghe như có tiếng, giây kêu khi bàn tay cô Kauer bu lèn dây cảm ơn người cảnh binh đã ngăn xe lại.

« Chú sẽ thường cho ban », cô Kauer hứa hẹn trong tiếng sôi sật của chiếc vay lụa. Cho nên, Oskar tôi rất tiếc phải xa Fraulein Kauer cùng bộ vay của cô vào mùa xuân thứ bảy trong đời

mình, và cũng chỉ vì Ông Stephan. Lý do như sau nhất là chính trị, mà ở đâu có chính trị tất có bạo hành. Chúng tôi vừa đến Erbsberg, cô Kauer cõi giày cung bằng len ra, lá cây lồng lánh ánh nắng, những lộc non đang cưa mình trên ngọn cây. Cô Kauer ngồi trên một băng chí đường dây reu, cái băng ghi rõ những nơi có thê đèn trong vòng ruột giò, một giờ ruồi hoặc hai giờ. Như một thiếu nữ mà mùa xuân đang đến đều cho những ý tưởng rạo rực, cô bắt đầu bài la-la-la, gặt gù cùi đất theo kiểu động kinh (như cái đầu gá to vay) tay đan đều đèn mọi giày cung mới, mà tần này chắc chắn là màu đỏ rực. Khốn thay, tôi không bao giờ mang cái giày cung đỏ, vì bông nhiên từ trong bụi rậm vang lên những tiếng khóc. Fraulein Kauer bay lìa trên đôi chân cõi khéo vào nơi rậm rạp, lối theo cái dài lén đỏ. Tôi chạy theo cô, và cái dài lén tuy đỏ mà cũng không đỏ bằng cái cảnh mà tôi thấy sau đó : màu chảy ròng ròng trên người Stephan. Tháng Lothar có tóc xoắn và gân xanh trên thái dương đang qui trên ngực tháng nhỏ óm yếu và đang cả quyết ra sức làm tội cái mũi của nó.

« Đỗ Balan & Lothar vừa đánh vừa rít lên, « Đỗ Ba Lan ». Năm phút sau, khi cô đóng bọn con nit vào giày cung len xanh - tôi một mình thoát ra, quần cái giày cung đỏ vào mình - cô lầm bầm 1 đoạn kinh thường được đọc giữa hai lê Hiển tể và Thành tể ; « Cùi đầu vi nhục nhã, thân này đau đớn và ẩn nấp... »

Từ Erbsberg xuống chúng tôi dừng lại đại kỷ niệm Guttenberg. Chỉ một ngón tay dài vào Stephan đang sụt sùi trong cái khán tay, cô Kauer dịu dàng :

« Nếu có là dân Ba Lan đó cũng phải là lỗi của Stephan ».

Theo lời khuyên của cô Kauer, Stephan thôi không đến học ở vườn trẻ nữa. Tuy không là dân Ba Lan và cũng không lấy gì làm ra Stephan làm, Oskar minh định rằng nếu Stephan không tuân đi học nữa, nó cũng thôi. Rồi lê Phục sinh đến và người ta lại lôi chuyện đi học rá bàn cãi. Bác sĩ Holatz quyết định qua cấp kinh gong súng của ông là không có gì nguy hiểm, và ông cũng nói : « Việc bé Oskar đến trường không có gì là nguy hiểm cả ».

Chú Jan đang tính cho thằng Stephan vào học trường công Ba Lan sau lê Phục sinh nê, không chịu nghe khuyên can. Chú cứ lặp đi lặp lại cho mẹ tôi vào Matzerath (D) biết chú là một con bò nước Ba Lan ăn lương hậu và có việc làm tốt ở nhà giày thép. Phải nhớ rằng chú là người Ba Lan, và cô Hedwige cũng thành Ba Lan một khi lo xong đây dù giấy tờ. Lại nữa một đứa trẻ sang lán như Stephan con chú không cần phải đến trường mới học được tiếng Đức. Còn phần Oskar (Jan luôn luôn thở dài nhẹ mỗi lần nhắc đến tên Oskar), nó cũng được 6 tuổi như thằng Stephan nhưng nó nói chưa được rành rọt; nói chung tôi sốt hởi « chậm » so với số tuổi của nó. Về bề chất thì kẽ cũng được, nhưng cha mẹ nó

cũng cần xét lại dù sao việc đi học cũng có tính cách cưỡng bách rồi; miễn là ở trường học người ta không nêu ý kiến phản đối.

Ở trường học người ta tố ra không thông cảm, và đòi giấy chứng nhận của bác sĩ. Hollatz xác định rằng tôi là một đứa trẻ khỏe mạnh. Ở tôi ông phải công nhận là sự phát triển thể chất ngừng lại ở năm lên ba, và tôi nói không sôi, nhưng về mặt tinh thần tôi không thua kém một đứa trẻ ở tuổi lên năm, lên sáu. Ông cũng đã động một ít đến tuyển giáp trạng trong cõi tôi.

Tôi thành vật thí nghiệm cho đủ mọi loại khảo sát, trắc nghiệm. Nhưng đã quá quen với những trò đó nên tôi chấp nhận chúng một cách bất hào đồng đến độ lạnh nhạt, và lại không ai tỏ ý muốn lấy mất cái trống của tôi. Người ta vẫn còn sợ hãi khi nhớ đến việc Oskar tôi đã tiêu hủy toàn bộ những lợ dụng phôi thai cùng các nhai rán rết của Hollatz.

Chỉ ở nhà tôi mới bị bắt buộc phải dùng đến tiếng hét sắc như kim cương của mình. Đó là vào buổi sáng hôm tôi đi học đầu tiên, lúc mà Matzerath đã không suy nghĩ hơn thiệt trước khi bắt tôi để cái trống lại nhà, không cho đem đến trường.

Khi ông lại giờ cái trống lấy đi bằng sức mạnh cái không thuộc quyền sở hữu của mình—vốn là một nhạc cụ mà ông không biết sử dụng, và cũng vì thế mà đánh giá nó quá thấp—Oskar tôi hé lén một tiếng làm tan tành cái lọ hét súc quý giá. Khi cái lọ quý giá nằm trên sàn nhà dưới hình thức những mảnh vụn hét súc quý giá, Matzerath vốn rất quý nó giờ tay lên định đánh Oskar tôi. Kịp khi đó mẹ tôi chởm lên và Jan, vừa ghé qua với thằng Stephan cầm một cái súng hoa quả lớn trong tay, cũng can thiệp vào.

«Thôi, thôi, Alfred! Jan nói nhỏ nhưng đầy xúc động. Và Matzerath, siu di dưới tia nhìn trong đôi mắt xanh của Jan và đôi mắt xám của mẹ tôi, đành buông thòng tay xuống và cho nó vào túi quần.

Trường Pestalozzi là một ngôi nhà hình hộp bát giác, mái bằng, tường xây gạch đỏ không trát vách mà gần thạch cao. Trường được xây bằng lời kêu gọi âm ý của những nghị sĩ Dân chủ xã hội vào thời đó vẫn còn hoạt động mạnh mẽ trong vùng. Có thể nói là tôi không ghét cái hộp đó, trừ cái mũi thoát ra từ bên trong và bọn lực sĩ chạm nồi trên những tấm thạch cao.

Mỗi buổi trại sôi phia ngoài công trường lơ thơ và gốc cây bị thu nhỏ đến độ bất thường, khiến người ta không khỏi sững sờ khi thấy chúng còn có thể đang ra lá; những cây đó dựa trên những cọc sắt trống giống như những cái pháp trượng của các giám mục. Từ khắp nơi tủa đèn các bà mẹ, một tay cầm giỏ hoa qua một tay dắt theo những đứa trẻ kêu la inh ỏi, hoặc những đứa trẻ đang làm gióng mǎu. Trong đời mình chưa bao giờ Oskar tôi thấy nhiều bà mẹ cung chung hướng về một nơi làm vậy. Như thế là họ đang trên đường đến chợ để bày đứa con đầu lòng, hay đứa con thứ nhì như một món hàng đắt chát vậy.

Vừa vào đến cửa tôi đã bắt ngay được cái mũi quen thuộc của trường học, thắc mặt tường như không có gì thâm mật hơn. Trên nền hành lang gần vài cái bệ đá, cổ sấp xếp cho có vẻ tự nhiên. Từ đây bệ trước phun lên thành ngọn đều nhau. Bọn trẻ con, trong đó có vài đứa bằng tuổi tôi xâm quanh uống nước, nhắc tôi nhớ lại con lợn nái cha ông chú Vincent tôi: nó thường nằm nghiêng một bên chia vú ra cho 15 con hung hăng đói khát lần công.

Bọn trẻ con cong người trên những cái hồ, tóc xù, xuống, mặc cho những tia nắng vội thảng vào miệng. Không hiểu bọn nó nghịch hay uống nước. Thỉnh thoảng hai đứa nhôm dậy cùng một lúc, má phùng ra vì nước, súc miệng sùng sục rồi thảng cảnh phun vào nhau thử dung dịch còn hơi ấm miệng và chắc chắn có đủ nước bọt cùng vụn bánh mì đó. Lúc quanh hành lang tôi mạnh dạn liếc qua gian phòng hè dục kế cận, đã thấy dáng con ngựa gỗ, cái thang leo, thang giây, và cái xà ngang khiếp đảm (và đã khóc lèn như mọi lần, mỗi khi thấy một cái dù k đồng lồ so với thân hình mình). Tất cả những thứ đó làm khó hết nước bọt trong miệng và tôi cũng muốn được uống như bọn trẻ con. Mẹ tôi đang nắm tay tôi, nhưng khó mà nhờ bà bế tôi, bế thằng Oskar—chui chích lèn cho uống vài ngụm. Giả tôi có để cái trống mà đứng lên uống vài ngụm thì chắc cũng không với tôi cái bẹ.

Nhưng khi nhảy lên một cái thật nhanh, cố nho vào trong bẹ và ghi nhận rằng vụn bánh mì cũng những chất bùi mủn độc hại đãbitkin lối thoát tủy nước, thì con khát tưởng tượng khi lang thang trong một bãi sa mạc của những dụng cụ thè thao biến mất.

Mẹ tôi dẫn tôi lên những bức thang cao lòi tưởng như chỉ giành riêng cho bọn không lồ sử dụng, qua những hành lang âm vang, đến 1 phòng trên cửa treo tấm biển viết chữ I-A. Gian phòng đã đầy bọn trẻ con cõi tuổi tôi. Những bà mẹ túm tụm vào bức tường đối diện với cửa sổ phòng họp, cầm trong tay những súng hoa quả (2) tò màu và bọc giấy mỏng theo đúng truyền thống của buổi học đầu. Những cái súng này còn cao vọt lên trên cả tôi. Mẹ tôi cũng cầm một cái trong tay.

Khi mẹ tôi dẫn tôi vào lớp, đám nhân loại con con và những bà mẹ của đám nhân loại đó cười rõ. Một thằng nhỏ béo phúc phịch muôn đánh cái trống của tôi. Để khỏi phải dùng đến những tẩm kim tôi bắt buộc phải đá vào đầu gối nó và đá, nó ngã nguy lập cái đầu chui chuốt vào cạnh bàn; tôi nhận thấy cái cổ vào đầu của mẹ tôi vì sự bạo dụng này. Thẳng quay con ré lên. Thẳng nhỏ đó đúng vậy. Không phải tôi: tôi chỉ ré lên khi có nhân vật nào định lấy mất cái trống của tôi. Mẹ tôi lúng túng vì cuộc đụp tôi giữa nơi công cộng nêu ăn với tôi xuống cái ghế ở bàn đầu, ngay chỗ ra vào. Dĩ nhiên là so với người tôi thì cái bàn cao hơn gấp bội. Nhưng bàn ghế còn cao hơn nữa, lui về phía sau nơi bọn trẻ con đầy tàn nhẫn và ngờ nghênh hơn cả ngồi.

Tôi được đề ýen một mình và ngồi bình thản, vì chả có gì đe mất bình tĩnh cả. Mẹ tôi hình như

đã có nguy cơ vì vu lúc này nên cố lẩn vào đám giang hồ bà mẹ.

Đúng giờ họ chắc bà vẫn còn khờ sờ vì cái gọi là châm ở Oskar tôi. Nhưng bà mẹ lại nhận đó mà khoe diện vì những đứa con óc bờ chỉ có cái lợn heo tôi.

Tôi không thể nhìn thấy cánh đồng Frobel quanh cửa sổ vì nó cao không kém gì cái bàn tôi ngồi. Thực tế, được nhìn thấy cánh đồng chắc đỡ đỡ hơn, vì ở đó bọn hướng đạo, dưới sự hướng dẫn của Greff, anh hàng rau, nhất định là đang đóng vai, chơi bài Landknecht, và như những hướng đạo khác chính làm việc thiện. Như thế không phải là tôi và cái sự ca ngợi quá đáng của bọn hướng đạo về đời sống ngoài trời. Cái bát mát tôi nhất chính là cái bát mát của Greff trong cái quần áo. Cũng vì ông mến thương những đứa trẻ ẻo lả, mát to, xanh non mà Greff đã sô châm vào hai ống quần của Baden Powell, ông tổ hướng đạo.

Bị lối kiến trúc quý quyết ngáo không cho thấy rong rực mơ, tôi nhìn lèn trời, và một chap thiền oán oài. Từng đám mây tiếp tục họp lại với nhau và trời về hướng tây nam, như thế là ở hướng tây tím mây tìm ra những trò chơi thú vị vậy. Tôi kẹp cái trống giữa đầu gối và cạnh bàn, dù mặt vỗ chưa nói lén mặt tiếng đòn đi về hướng tây nam. Phía sau đầu Oskar tôi được cái tựa lưng che đỡ. Bọn gọi là đồng học ngồi phía sau tôi đưa nhẹ rằng, đứa thi rồng lên, đứa nói, đứa khóc, đứa đùa mặt tía tai. Bọn chúng nhỏ trong cục nước bọt vào tôi, nhưng tôi không quay lại làm vỗ chủ ý đến những đám mây bình thản bay về một hướng, hơn là một bầy khỉ con lang thang làm trò khỉ.

Lớp I-A dập xuống khi một nhân vật bước vào từ giới thiệu ngay sau đó là cô Spollenhauer. Tôi không cần giữ yên lặng vì nay giờ tôi vẫn yên lặng, giàn hối tâm trí vào mình hơn là cho những đứa bạn trẻ con cõi tuổi tôi. Những bà mẹ túm tụm vào bức tường đối diện với cửa sổ phòng họp, cầm trong tay những súng hoa quả (2) tò màu và bọc giấy mỏng theo đúng truyền thống của buổi học đầu. Những cái súng này còn cao vọt lên trên cả tôi. Mẹ tôi cũng cầm một cái trong tay.

Cô Spollenhauer mặc một bộ dày gác cạnh nón trắng và vò khò khàn như đàn ông; nhất là cái nón rộng ngực tưởng như có thể đem ra lau chùi dép được, nó lại bó chặt vào cổ và ở phần quai táo Adam để tạo nên những ngón sâu thẩm. Nhìn bước vào lớp trong đôi giày bằng đế sô cảm thấy ngay việc lấy lòng đám học trò là cần thiết, và nói: «Minh cùng hát một bài chử, phải không em?»

Câu trả lời là một tiếng rống, mà chắc cô Spollenhauer xem là một lời thỏa thuận vì cô bắt ngay vào tay với giọng chưa như mèo kêu: «Đây tháng Năm vui nhộn, dù rằng lúc đó mới là trung tuần tháng tư. Sự báo hiệu tháng Năm hơi sớm của cô cũng báo hiệu là hè đến tức khắc. Không chờ một dấu hiệu, một tiếng rống, một điệu sô đầu, đám khán giả co

con phía sau tôi ghe lều như múa sô với vũ khí tường gach.

Cho dù không tra cái vé mặt rõ ra là đau mắt, cho dù kẽu tóc cắt sát vào đầu và cái ca vát kiêu dạn ông thò ra sau cổ áo, tôi vẫn thấy tội nghiệp cho achje Spollenhauer. Tách ý nghĩ khỏi những cùm mây, những cùm mây chắp chấn không phải đến trường hôm đó, tôi đứng giây lát dài dài ở giây đeo trống ra và đồng lắc mạnh mẽ đập lèn nhịp cho bài hát. Nhưng quần chúng có tai nào, có mắt nào để vào những cố gắng của tôi? Chỉ có cô Spollenhauer gật đầu với tôi một cái khích lệ, cười với các bà mẹ đang dán người vào tường, và đặc biệt cho mẹ tôi một cái nháy mắt. Xem đó như một lời tiếp tục, tôi đánh trống liên tay, lúc đầu êm nhẹ giản dị, rồi đem hết tài nghệ tôi trình bày tất cả những cái phứa tấp tinh vi của nhịp trống đậm. Đầu nhân loại sau lưng tôi đã ngừng từ lâu những tiếng gào man rợ. Lúc tưởng rằng tiếng trống của mình đang uốn nắn dậy dỗ những bạn học thành những họ trò của mình thì achje Spollenhauer tiến đến bàn tay tôi. Cô đứng nhìn tay tôi sử dụng đòn dùi trống một lúc, với một vẻ gần như ngày ngô, cô cười thân mật và cõi vỗ tay theo nhịp trống đậm. Trong giây phút đó, cô như bớt vẻ gai già quạo cợ, quên đi cái khung di nghề nghiệp choàng lên thân thể mà trở thành người hơn, nghĩa là trẻ con, tò mò, phứa tấp và tráng linh không lý niệm luân lý.

Thế mà, khi không bắt theo kịp nhịp trống của tôi và lại ngã về cái vé thẳng cứng chậm chạp thường lệ, và thảm hại hơn nữa, lấy lại cái vé mờ phạm mà nói rằng: «Chắc em là bé Oskar, ai cũng được nghe nói nhiều về em. Em đánh trống thật hay! Phải không các em? có phải bạn Oskar của chúng ta là một tay trống giỏi không nào?»

Bọn trẻ con rống lên, những bà mẹ nhích lại gần nhau hơn, cô Spollenhauer lại trở thành cô Spollenhauer. «Nhưng nào» cô lên giọng nhọn sát như cái mày gợt bút chí, «ta hãy để cái trống vào ngăn kéo cho nó ngủ vì chắc nó đã mệt lắm rồi. Đã chờ tau học em sẽ lấy nó ra.

Ngay khi chưa tuôn hết những lời già dối vô nghĩa này, cô thò ra mươi ngón tay cắt móng cùn ngắn đó cố tóm lấy cái trống của tôi, cái trống mà nói cho cùng thì không buồn ngủ mà cũng chẳng mệt mỏi gì cả. Tôi thu chặt cái trống sơn trắng đùi chéo nhau trong hai tay áo dệt. Lúc đầu tôi nhìn thẳng vào mặt cô, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy gì hơn là khuôn mặt cô giáo trường công, như trầm ngâm cô giáo trường công khác, tôi muốn nhìn vào bên trong của cô. Tim vào bên trong cô Spollenhauer tôi thấy đủ chất liệu hấp dẫn khả dĩ viết được ba chương sách thô bỉ nhưng vì cái trống của tôi đang bị đe dọa tôi lach mịnh ra khỏi cuộc sống bèn trong của cô, soái đòn mắt nhọn sáu như đòn đập vào giữa tay cô và phát giác, trên lòn da được châm súc cần thận một cái nốt ruồi lớn bằng đồng bào con, trên đó mọc một cùm lông dai.

Không biết có phải vì cảm thấy mình bị nhìn suốt qua, hoặc là được một vết sẹo trên mặt gùn đèn phải bao động, có Spollenhauer ngừng cuộc biểu dương lực lượng lại, cuộc dâng cõ đã làm những ngón tay cõ tráng bệch ra. Cõ thè là cõ không chịu nổi tiếng thủy tinh cõ vào nhau, nó làm cho cõ nỗi da gà chẳng hạn. Rùng mình một cái, cõ buông cõi trong ra, ném một cái chén trach cõi về phía mèo lòi (đó là bà chỉ còn có nước đòn thối) và tuyên bố: «Chà, em thật là 1 đứa trẻ hung dữ». Dứt lời cõi cái trống đã hoàn toàn thê giác của tôi, làm mặt khinh khinh, đi đòi giày băng để về bàn vót ra một đôi kính (cõi lẽ là kính đọc sách) từ cõi và ly nhỏ, nhanh nhẹn gõ khôi sống mũi cõi kính đã bị tiếng kêu của tôi làm suýt ra (như thủy tinh bị móng tay cao lèn vậy), nhăn mặt một cái như muốn nói là tôi đã xúc phạm đến nó, deo cặp kính mới vào, ngay người lên tường như người ngoài nghe tiếng xung kêu lác cõi được, và với tay vào cõi và ly lần nữa, cao giọng: «Bây giờ, các em hãy nghe cõi đọc thời khóa biểu.

Cái được vót ra khỏi valy lần này là một cõi bia cứng. Giữ lại một cái cho mình, cõi phát phản cõi lại cho những bà mẹ, kê cả nõi tài, rồi đọc cho lớp học đã hoàn toàn im lặng. Thứ hai: học kính, tập viết, số học, chơi. Thứ ba: số học, tập viết, tập vẽ. Thứ tư: số học, tập làm văn, bài, cách tri. Thứ năm: địa dư, số học, tập viết, học kính. Thứ sáu: số học, tập viết, chơi, tập làm văn. Thứ bảy: số học, bài, chơi, chơi.

Được công bố bằng một giọng rầm rộ, không bỏ qua một đầu châm, một cái phẩy, cái kết quả của một buổi họp mặt bàn cõi trang trọng nơi trường ốc này làm sáng tỏ sức mạnh của cái số phận không thể tránh được. Nhưng rồi như nhô lại những giг học được ở trường sự phạm, có Spollenhauer bỗng nhiên trở lại hiền hòa, ngọt ngào «Nào các em thân mến» cõi kêu lên trong niềm sung sướng mỗi lúc một tăng, «bây giờ các em hãy cũng cõi lập lại — Nào: Thứ hai».

Bọn trẻ con hét lên «Thứ hai»

«Học kính hả. Và bọn «đã man ngoại đạo» vừa được rửa tội rõ ràng lên «Học kính». Con tôi, tôi không làm như vậy mà dùng cái trống để đọc lên hai tiếng đó.

Sau lưng tôi, bọn đã man ngoại đạo, do cõi Spollenhauer hối thúc kêu như bò rống «Tập viết», «Bum, bum» trống tôi kêu lên hai tiếng. «Số 6 học» đập ba tiếng thi vữa đủ.

Trước tôi là cõi Spollenhauer đọc kính, sau tôi là đám dân giao thi. Tôi làm một vẻ mặt thích đáng trước cái việc dâng buôn pha lầu ngõ nghĩnh đó, và từ tốn đánh lén từng vần, và cứ như thế cho tới lúc cõi Spollenhauer, cõi lẽ bị quỷ đe cõi đỡ, nhảy dựng đứng lên trong một cõi giận dữ tưởng cõi sờ mó được. Nhưng cõi giận dữ không trút lên đầu bọn Xã phang sau lưng không chính tôi mới là kẻ làm mất cõi đó! cõi trống nhỏ bé dâng thương của O, mới chính là cái gai trước mắt xe

bồn sỏi trong giấy «chí». Ông ta mới chính là người được chọn để nhận cõi giận dữ của cõi.

«Oskar nghe tôi nói đây: Thứ năm địa dư là Không cần biết đến chí! Thứ năm, tôi đánh hai tiếng cho «địa dư», ba tiếng cho «số học» và hai cho «tập viết». Riêng chủ học kính được đánh một cách đặc biệt tinh vi, đúng theo nguyên tắc âm thanh trong sách vở.

Nhưng cõi Spollenhauer không dễ tài cho cõi tinh vi ấy. Đôi với cõi mới sự đánh trống đều không nghe. Một lần nữa, cõi thò mòi cái móng tay cõi ngắn ra, và một lần nữa, người cái móng tay cõi ngắn đó định lóu lấy cái trống của tôi.

Nhưng trước khi cõi chạm đít được vào nó, tôi thả cái tiếng hét sắc như kim, cuồng của tôi ra gõ tan những ô cửa kính trên cùng của ba cõi cõi sõ rộng quá khổ. Những ô ở giữa tan tành theo tiếng kêu thứ hai. Và không khí tươi mát của mùa xuân ùa vào theo ngã cửa sổ. Tiếng hét thứ ba tiếp diệt nồng ấm ô cửa kính dưới cùng; nhưng lần này tôi phải công nhận là đã quá dù, quá mức dự trù vì, ngay từ khi những ô cửa kính trên cùng và giữa rời chỗ «chí» Spollenhauer đã thu móng lại. Thay vì tấn công những ô cửa kính cuối cùng cõi vi — đứng trên một quan điểm nghệ thuật — một lý do nho nay loại búa bôi cũn xé lại, lê ra Oskar tôi nên khôn ngoan hơn mà để mắt đến cõi Spollenhauer, lúc mà cõi làm 1 cuộc rút lui vỏ trát tát.

Cứ cõi trời biết cõi Spollenhauer thì đâu ra được cái này đó. Chỉ đôi nhiên người ta thấy nó trong tay cõi, kêu vun vút trong không khí của trời lớp học bấy giờ đã lỗi trong không khí ngoài trời. Qua cái hỗn hợp khí này có nguyên nõi — chuyển vào nó sự giảo dai cùng lòng ao ước được quát lèn da thịt — thanh giò rít lên, thành những tăm mìn cõi xao xuyến mà quái, những thứ mà một cây gõ ước cõi thè thực hiện được.

Và cái gõ đũ vút xuống bàn tôi một cái thè mạnh, đến nỗi một tia tim vót ra khỏi lõi mực cõi tôi. Và, vì không giơ tay ra những cái vút, cõi quặt luôn lên cái trống của tôi. Cõi đập lên cái vật thân mềm nhất của tôi. Cõi, cõi Spollenhauer chạm đèn cái khì cự của tôi. Nhận danh cõi gì mà cõi được như vậy? Mả nếu cõi có cần phải đập một cái gõ, tại sao lại chọn cái trống của tôi? Còn bọn trẻ con đâu bõ sau lưng tôi để đì lâu? Lấy quyền gì mà cõi, một kẻ không biết gì, không một tí gì về tiếng nói của mặt trong, tấn công và đâ thương cái trống của tôi? Cõi tia lửa trong mặt cõi là cõi nghĩa gì vậy? Cõi phải là con vật đó sắp sửa hiện áo chàng? Nó thoát từ vướn bách thủ nõi ra vậy, và con nõi của nó là ai vậy?

Cảng chinh cõi thù đó đã xâm nhập vào Oskar, trả dãy từ một nơi sâu thẳm tuyet với guy đó, nó lồng lén qua đê giày, qua gaeng bàn chân Oskar, dâng lê và dâng lên, làm ngập những giày thành ấm ở cổ. Tuy và làm thoát ra một tiếng thét dì dỏi, tưởn

u đê hổ tan tành những khung cửa kính trong

Al Aadi tên me - kiều Gottlieb

51

SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

Thư hàng tuần

Nhóm viên Hà Thúc Nhơn trước một khó khăn mới

Nội dung lá thư tuần này giữa chúng ta sẽ đề cập tới một vấn đề hoàn toàn có tính cách thời sự. Đây là điều mà ngay từ đầu chúng ta đã cố tránh. Sự tránh né đó hẳn có ảnh hưởng đến nhân cách và thời nát thì cũng đang biến chứng ta thành một mối lo tâm phúc của những cá nhân có quyền thế. Mặc dù chúng ta đã tự giới hạn phạm vi hoạt động trong khuôn khổ công cuộc vận động xây dựng xã hội, đã cố tách ra khỏi sự chi phối của những ảnh hưởng chính trị đương thời, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đã được hoạt động trong những điều kiện dễ dàng. Cùng với sự phát triển ảnh hưởng của chúng ta, những trở ngại cũng theo đó mà gia tăng. Cho nên điều tâm niệm của chúng ta trong lúc này là phải từng giờ, từng phút, luôn luôn đề cao cảnh giác giữ vững hàng ngũ và kiên thủ đường lối do Nhóm đề ra. Trước khi tiến tới một quyết định nào liên hệ tới hành động của Nhóm, mỗi Nhóm viên đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về mọi khía cạnh của sự việc. Trong những trường hợp tự thấy là khó khăn, điều đầu tiên mà mỗi Nhóm viên phải nghĩ tới là tuyệt đối không được vọng động.

Kinh nghiệm đấu tranh dạy chúng ta rằng cửa ngõ dẫn tới phiêu lưu chỉ là sự thiếu thận trọng. Kinh nghiệm đấu tranh lại cũng cho biết hướng tới do những cuộc phiêu lưu mở ra thường chỉ là những bờ vực thăm. Nguyện vọng của chúng ta khi dựa vào nhau để theo đuổi một cuộc đấu tranh không đặt ở trên những bờ vực thăm đó. Trong tâm khảm của mỗi người, chúng ta đều mong đạt tới một thành tựu chung cho xã hội và đất nước, đó là một đời sống phù hợp với ý nguyện của hết thảy mọi người. Do đó, bằng mọi giá chúng ta phải tuyệt đối tránh những vọng động có thể đầy tập thể của chúng ta rơi vào một cuộc phiêu lưu. Để thể hiện được điều đó, chúng ta cần thận trọng và đề cao cảnh giác hơn bất kỳ lúc nào, trước những khó khăn hiện nay. Chúng ta cũng cần nhớ rằng sự thành tựu trong hành động của chúng ta sẽ là lời giải thích hùng hồn nhất cho mọi dư luận xuyên tạc dã và đang có. Hy vọng rằng đây là điều mà hết thảy các anh chị đã nhận thức được một cách rõ ràng.

—ABC—





PHẦN MỘT

Bà Bá Đạo ngồi trên chiếc ghế sa lông, bà ngồi bật ngửa người, cái thân thể dày dà của bà che gần kín chiếc ghế rộng. Hai chân bà to như cái cột nhà gác lên một chiếc ghế nhỏ, dáng ngồi của bà vô cùng thoải mái. Chiếc quạt mây chàm đứng kề ố gác nhà mở hết tốc lực thổi vù vù vào chỗ bà Bá Đạo ngồi, bà Bá Đạo vừa tăm xong, bây giờ bà ngồi đây hóng tóc và nhán hiện nghe cô sến ngồi đệm sàn gạch bông với một đống báo xuất bản hồi chiều nay đang kiểm tin. Cô sến vừa làm việc nhà vừa là túy viên báo chí cho bà.

Ông Bá Đạo người gầy như mèo con cõi cũng ngồi thu lu trên một chiếc ghế sa lông gần đó, ông đang mải miết coi chương trình đồ vật dài Mỹ ở may truyền hình. Ông Bá Đạo thỉnh thoảng lại hit hà khen miếng don ngọt lành, đẹp mắt của anh chàng đồ vật. Người Muôn Mật. Suốt một tuần lễ ông Bá Đạo chỉ mong cho chồng tối thứ ba để ông coi đồ vật, như những cô sến mong buổi tối chủ nhật coi chương trình cải lương. Bà Bá Đạo thi không khoái những thứ đó, con người bà là con người của bạo động, của tranh đấu con người của chính trị. Một con người đầy thành tích tranh đấu trong một quốc gia có biến pháp, và bà đã là một con người có tiếng trên trường chính trị quốc nội cũng như quốc ngoại. Một con người vua biết mặt chúa biết tên, con người đầy chí lớn chờ không tám thường như ông chồng ôm yếu của bà. Ông Bá Đạo chỉ là một cái may kiêm

truyện dài
Nguyễn Thụy Long

nơi lính cảnh sát không tài bối giấy được, nhưng rận thấy không có một chỗ nào trên mảnh đất này là có an ninh. Nơi có an ninh độc nhất là plafond nhà cậu, nhưng chỉ trong nhất thời, một ngày kia nơi đâu lính cảnh sát không khám phá ra. Mỗi lần lính khám sở gia đình nhà cậu đều khám kỹ hơn những nhà khác, vì họ biết bà Bá Đạo là con người tranh đấu và họ còn nghĩ bà là kẻ tiếp tay cho Cộng sản. Bởi vậy mỗi lần khám sở gia đình họ xục xao khắp nơi.

Bà Bá Đạo quay lại hép chồng :

— Ông làm ơn vặn ti vi nhỏ lại một chút.

Ông Bá Đạo không bao giờ đám trái lời vợ. Bà Bá Đạo cắn nhẫn :

— Cái thứ đàn ông con trai như bố con nhà ông tôi đến chán, không có lấy một gờ ram chỉ lòn mìn hết.

Bà Bá Đạo hất đầu cho cô sến :

— Mày làm ơn đọc to lên nào Năm.

Cô sến Năm cao giọng hơn, cô đã đọc đến bài tường thuật buổi xuống đường chiều nay, từ tối đến giờ cô đã phải đọc đến 36 tờ nhật báo, nhưng bà Bá Đạo vẫn không hài lòng, mặt bà cau lại, đôi môi sầm xít đầy như miếng bit tết của bà thêu ra :

— Mày có đọc kỹ không Năm ?

— Dạ thưa bà em đọc không thiếu một tin quan trọng nào, thưa bà em thấy báo chí viết về bà không được từ tế cho lắm.

Bà Bá Đạo bức minh :

— Tao biết, tao biết chúng nó đều là những thằng đều già vô giáo dục, nhưng chúng không thạo đâu, một ngày kia tao trúng cử Tổng Thống & đất nước này thì chúng nó chết hết, tao sẽ thiết lập chế độ độc tài cho báo chí. Mấy thằng phóng viên sẽ đi quân dịch hết, tao cho chúng nó đi quân dịch.

Bà Bá Đạo đang nghĩ đến một cách trả thù ghê gớm với báo chí, chúng nó dám chửi bà, chửi bà dai dài từ khi bà xuất hiện trong những cuộc tranh đấu đến giờ. Chúng sẽ biết tay bà một khi bà trúng cử tổng thống vào nhiệm kỳ tới, bà trở thành một vị tổng thống đài bà đầu tiên của nhân loại. Rất có thể lắm, bà tự xét mình, bà thấy bà có nhiều hận thù, nhiều lực lượng, lực lượng nào bà cũng quen hết, cũng giúp một tay trong cuộc tranh đấu của họ. Và trước sau gì bà cũng bị đưa vào một chức vụ của lực lượng có tầm danh thiếp to bằng bàn tay của bà ghi kín những chức vụ, toàn là những chức vụ đối lập với nhà nước, những chức vụ đó làm cho bà càng lúc càng sáng giá hơn trong vai trò chính trị đối lập với nhà nước của bà. Nhà nước đã tổn hàng tấn lựu đạn để xây dựng nên chức vụ của bà.

Bà Bá Đạo hỏi lại cô sến Năm :

— Nay Năm, chắc chắn mày đã đọc kỹ đấy chứ, mày cứ đọc hết từng lời từng chữ một, đừng ngai những lời chúng nó chửi tao mà mày không đọc, phải đọc, phải đọc hết nghe chua, làm chính trị là phải lý, một vị danh nhân đối lập với ta đã phát ngôn cao áo, và tao thấy câu đó rất đúng.

— Dạ thưa bà chắc chắn em đã đọc hết không sót một câu nào.

Bà Bá Đạo thở phào một cái :

— Vậy thi những thằng phóng viên này là những thằng vô lương tâm, bọn phóng viên đó, chúng đã không ghi lại trung thực vụ tranh đấu. Hôm nay tao có tuyên bố nhiều câu thật hay, nhiều câu đòn trời, vậy mà chúng nó không viết gì về tao hết, chỉ có mỗi một tờ báo nói tên tao, tao cũng là một trong những người thuộc hàng ngũ lãnh đạo tại sao chúng không nhắc đến tao, toàn là một lũ ăn hại. Lát nữa mang báo ra xấp trả lại nó, có nhắc đến tao tao mới mỉa máo, còn không tao chỉ thuê thôi.

Cô sến Năm đã quen với công việc bà Bá Đạo giao phó, cô tỏ ra thông minh :

— Thưa bà có giữ lại tờ báo nhắc đến tên bà không ?

— Ủ giứa lại làm cỗ lếch xóeg.

— Nhưng thưa bà tờ này chửi bà hơi nặng.

— Chửi cũng giữ để tao nhớ.

Bà Bá Đạo nhìn cô sến Năm bàng đờ mắt triu mén :

— Nay em, tao thấy em cũng khá, em cứ chịu khó ở đây với tao, một ngày kia tao trúng cử tổng thống tao sẽ cho em làm túy viên báo chí cho tao.

Bà Bá Đạo trả nén mõi mộng, bà nghĩ đến một viễn tượng tốt đẹp trong tương lai :

— Tao sẽ lập một nội các đàn bà, một nội các toàn là con cháu bà Trưng bà Triệu, các tổng bộ trưởng là đàn bà hết..

Cô sến Năm móc túi lấy ra một hộp dầu cù là thoa lên hai bên thái dương. Bà Bá Đạo hỏi :

— Mày bị cảm hả Năm ?

— Thưa bà quạt chạy mạnh quá nên em thấy người khó chịu.

Bà Bá Đạo cười khà khà :

— Con cháu bà Trưng bà Triệu mà như vậy đâu có được, tao đây này suốt ngày đi tranh đấu, ngiri không biết bao nhiêu lựu đạn cay, có khi lại ném cả mũi dùi cui nữa còn không sao, không được, không được, con cháu bà Trưng bà Triệu là phải mạnh dạn.

Cô sến Năm thu gọn những tờ báo dưới đất, xếp gọn lại, dừng tránh cái quạt máy :

— Thưa bà cho em tiền ra trả tiền thuê báo, và tiền mua một tờ.

Bà Bá Đạo quay lại ông chồng :

— Nay ông, cho tôi ba chục đồng đi...

Ông Bá Đạo đang mải coi các đồ vật biểu diễn tài nghệ nên ông không nghe thấy lời nói của bà vợ. Bà Bá Đạo hép lên :

— Ông, có nghe thấy tôi nói gì không ?

Ông Bá Đạo giật mình đến thót một cái, ông ngạc nhiên quay lại :

— Cái gì đó mình ?

— Ông cho tôi ba chục đồng để trả tiền thuê báo ?

(CÒN TIẾP)

2-5-71 «ngày băng nhạc V.N.»

Tất cả những tay chơi băng nhạc sành điệu nhất đều đồng lòng chọn ngày 2-5-1971 làm «NGÀY BĂNG NHẠC VIỆT NAM», ngày xuất hiện một băng nhạc nghệ thuật siêu đẳng :

Băng nhạc TRƯỜNG SƠN

do DUY KHÁNH thực hiện
(CUỐN 1: chủ đề «HÁT GIỮA QUÊ HƯƠNG»)

- Những ca khúc bắt đầu 30 năm tân nhạc về quê hương thanh bình, quê hương chiến tranh chưa từng được thu vào băng.
- Những tiếng hát chọn lọc cù khôi nhất từ 20 năm qua, sống mãi với hồn dân tộc.
- Những bài ca dân tộc trong các chương trình truyền hình TRƯỜNG SƠN hay 1, thì cam đoan trong băng nhạc TRƯỜNG SƠN hay gấp 100 lần.
- Băng nhạc TRƯỜNG SƠN làm mê say bất cứ những ai khó tính nhất.
- Băng nhạc TRƯỜNG SƠN hấp dẫn từ bài đầu đến bài cuối.
- Nghe băng nhạc TRƯỜNG SƠN để ngậm ngùi, thẩn thẩn với nỗi khốn khổ của quê hương yêu dấu chúng ta.
- Mỗi người chơi băng nhạc đều phải có một cuốn băng nhạc TRƯỜNG SƠN.
- Đặc biệt nhất, còn gì băng ghi tiếng thân nhân, bạn hữu ở hải ngoại 1 cuốn băng nhạc TRƯỜNG SƠN !

Băng nhạc TRƯỜNG SƠN

Phát hành toàn quốc đúng 8g00 sáng 2-5-71

XIN HỎI MUA SỈ VÀ LẺ TẠI CÁC ĐẠI LÝ :

- LITA, nhà hàng Thanh Thế trông sang, Thương xá Tam Đa.
- NGỌC HÂN, 85 đầu cầu thang lầu 1, Thương xá Tam Đa (Crystal Palace).
- HO'UNG LAN, 211 lầu 1, Thương xá Tam Đa.
- Radio MINH CHÂU, góc đường Lê Lợi — Công Lý.
- NAM THẬNH, 29 Võ di Nguy (chợ Cũ).

TỔNG PHÁT HÀNH : DIEN HỒNG, 66 LÊ LỢI — SAIGON

Tôi đi học

(TIẾP THEO TRANG 9)

Nói một cách khác Oskar tôi sáng tác một tiếng kêu lớn gấp bội thường lệ, có khả năng nghiền nát, phải nói là nghiền nát, cả hai mắt kính của chị Spollenhauer. Máu rỉ ra ở lông mày, mắt mấp máy sau gọng kính trống trơ «chị» lần mò thổi lui và sau cùng khóc ầm lên, tròng thật đáng kinh, với một vẻ luồng cuồng luộm thuộm coi rất là không thích hợp với một nhà mô phạm. Trong khi đó đám nhán loại sau tôi ngồi nín khe, đứa thi ngồi ngay ra, r่าง đánh vào nhau lập cập, đứa thi chuixuống gầm bàn, đứa khác lách từ bàn nọ sang bàn kia, chồm ra phía các bà mẹ. Phần những bà mẹ, thấy được mức độ tàn pà đó ngoi quanh tim kẻ gày nên tôi và sấp sửa nhảy xô vào mẹ tôi: Chán chán họ sẽ xé me iỏi ra từng mảnh nếu tôi không kịp thu gìn cái trống mà chạy đến tiếp cứu.

Vượt qua cô Spollenhauer lúc đó như mù dở, tôi lèo đến chỗ mẹ tôi đang bị đe dọa bởi cơn tam bành, nắm lấy tay bà và kéo ra khỏi cái lồng hành dinh nhơm nhèch I-A. Những hành lang âm vang, những bậc thang đá chéo những đứa trẻ không lồ. Vụn bánh mì trong bể nước kính tẩm. Trong phòng thê dục bỏ ngỏ những đứa trẻ run rẩy trên cái đu gang. Mẹ tôi vẫn còn cầm cái bia ghi thời khóa biểu trong tay. Ra khỏi cổng trường Pestalozzi tôi giáng lấy tấm bia và biến nó thành một viên bi không lời.

PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lơi, gài túi đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa — Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phú Lãm — CHOLON — KNBYT số 3 — 9-5-63

Tuy thế, Oskar tôi cũng cho phép người thợ ảnh đang chầu chực bên ngoài chụp một bức hình với cái súng hoa quả trong tay (cái súng này vẫn còn nguyên qua bao biến động). Mặt trời ló qua khói mây, những lớp học ở trên ôn ào như ong vỡ tổ. Người thợ ảnh để Oskar đứng cạnh một cái băng đèn trên viết : TÔI ĐI HỌC.

CÒ LỦY

(Khuất Lãm)

(1) Jan là anh em họ với mẹ Oskar và Oskar biết Jan là cha mình. Matzerath là chồng chính thức của mẹ Oskar, và không biết Oskar không phải con mình.

(2) Cornucopia (corne d'abondance) : sừng hình sừng dê (đê Almathea cho thần Zeus bú sữa), đựng đủ thứ hoa quả, cầm trong tay nữ thần Fortuna, tượng trưng cho sự trù phú, sung túc.

Ngồi nô chiến tranh Á Châu đã chuyển vào Hồi Quốc

(Tiếp theo trang 15)

Kỳ đầu cử vừa qua tại Án cho thấy khuynh hướng muôn xây dựng xã hội chủ nghĩa theo thể cách tự do và xét lại của Nga đã thắng thế đối với khuynh hướng thủ cựu, chứng tỏ rằng Án đã thay đổi quan niệm và chủ trương xây dựng xã hội của họ, có nghĩa là họ phải chấp nhận việc kỹ nghệ hóa và vũ trang xứ sở.

Trên con đường đó, Án độ khó tránh khỏi đụng độ với Trung cộng được nữa. Nếu vụ Đông Hồi không đủ sức đẩy Án Nga đánh nhau với Trung cộng, thì rồi đây với mưu đồ hành trường đất đai về phuơng Tây của Trung cộng chắc chắn thế nào hai khối dân đó cũng đụng độ nhau, để kéo Nga vào vòng chiến, và rồi cuối cùng phần kết thúc sẽ nằm trong tay Mỹ.

SINH TỬ PHÙ

(TIẾP THEO TRANG 45)

Lúc quần chụp chưa kịp, ông sẽ thấy rõ chỗ nào tráng chỗ nào đen.

Lúc quần chụp lén đầu rồi, ông sẽ thấy hoàn toàn trắng (nếu nó là quần trắng) hay hoàn toàn đen (nếu nó là quần đen).

Nhưng dù trước hay sau khi bị chụp, dù quần trắng hay đen, ngoài cảm giác về thị giác, ông Đạo Tường sẽ còn có thêm cảm giác về khứu giác.

Chắc chắn ông sẽ phải ngửi thấy mùi hôi kinh khủng.

Và nếu bà Trần kim Thoa định cho ông Đạo Tường «biết rõ» nội bộ của ban tổ chức Hội Nghị Liên hiệp Nghị Sĩ Á Châu bằng cách chụp quần như thế, có lẽ bà đã tìm được phương cách đúng nhất. Cái nội bộ đó có thể rất hôi thối !

Kể từ nay, ngoài hành động chụp mũ, Hạ Viện còn hành động chụp quần ! Ai đảm bảo là các dân biểu thiếu sáng kiến ?

TÂM SỰ BẢN ĐỒI

Thắc mắc

THỦ ĐỨC, 4-4-1971

Thưa ông,

Tôi có một điều thật thắc mắc không thể nào giải thích được, tôi nhớ mấy người khác, họ cũng chịu vì vậy tôi dành nhờ đến ông giải giùm.

Trong báo Đời số 75 vừa qua, ở mục những người sạch, tôi thấy có câu : ...Đức Chúa Giêsu, Đức Phật Thích Ca chưa chắc đã sạch...

Tôi hiểu theo nghĩa đen ông nói: CHÚA CHẮC ở đây có nghĩa là CÓ, Chúa Giêsu CÓ «bần» ? Vậy tôi xin ông 1 thí dụ hay 1 hành động nào của Chúa Giêsu chứng minh rằng Ngài có «bần».

Còn nghĩa bóng, có thể ông dùng để chỉ các cha, cố hay các nhà sư ; tôi cũng muốn nói rằng ông dùng 1 sự so sánh không đúng, không nên so sánh con người với đáng thiêng liêng về diêm này.

Nếu ông không kiểm được thí dụ, ông có thể mang lên báo để những người khác có thể kiểm ra bất cứ thí dụ nào. Nếu thua tôi xin mua báo Đời cả đời, nghĩa là tìm ra 1 đức «bần» của Chúa Giêsu.

Nay kính,
TRỌNG

T.S.— Sự so sánh trên có phần sai lầm, nhưng chắc ông đã hiểu đúng ý của người viết bài là chỉ muốn đề cập tới sự việc có thể có những bất ngờ mà ít người ngờ tới. Xin thành thực cảm tạ sự chỉ bảo của ông.

Không cần bông gió nữa

GIA ĐỊNH, 2-4-71

Kính gửi ông «báo Đời».

Nhân đọc bài «Tiếng nói Judas nhân danh thiên chúa» của bà Nguyễn Nam, thực tôi cũng công nhận là đã «phản ánh trung thực tiếng

nói của đa số người dân miền Nam đang sống trước mưu toan khai thác bì ôi của nhóm đầu cơ thời thế, như lời tòa soạn báo Đời ghi.

Thưa ông, trong bức thư đó bà Nguyễn hoài Nam có yêu cầu giáo hội nên khai trừ mấy tên đội lốt ohà tu trong tờ Đời Diện tuyên truyền cho CS, đó là ý nguyện của 1 tín đồ. Còn riêng tôi là 1 công dân xin chính quyền cần hành động mạnh dạn đối với những kẻ đội lốt cha, đội lốt thầy chùa cùng bọn nằm vùng trong nhật báo TS, bởi vì hiến pháp ta đã cấm những hoạt động có lợi cho CS.

Thưa ông, thành thật mà nói mấy số báo trước đọc bài của ông Uyên Thảo nói về vụ án Đ.D tôi khoái không ít, nay đọc được bức thư của bà Nguyễn hoài Nam tôi lại càng sung sướng bởi vì từ lâu ít ai đậm vỡ mặt bọn đội lốt nhau bấy giờ. Bởi vậy xin ông bỏ qua những mục ít cần thiết để thay vào đó những bài của những người có tâm huyết cần đậm nét những bọn đội lốt, chuyên tuyên truyền cho CS, bằng cách vạch mặt chi tên, chứ không cần đậm bông gió nữa.

LÊ VĂN LÂN
(Gia Định)

HỘP THƯ TÒA SOẠN

● **DOÀN NGỌC THUẬN** (Phan Rang) : Tác giả đang chuẩn bị in tác phẩm đó. Khi in xong sẽ gửi biếu bạn 1 cuốn.

● **PHAN VĂN CHỨC** (Sg) : Bài sẽ viết về giáo dục sẽ được đăng vào một số có chủ đề thích hợp. Thành thực cảm ơn ông.

● **MỘT NGƯỜI LÍNH BIẾT NGHĨ** (Sg) : Thôi, hãy nên cho qua những chuyện đã qua. Dẫu sao cũng xin cảm ơn bạn đã có ý giúp đỡ chúng tôi. Thân.

● **NGUYỄN VĂN THU** (Hội An) : Tòa soạn Đời chẳng có ai biết gì về «cút» cả. Nhưng sẽ tìm gửi tặng em một cuốn sách viết về cút, trong ít ngày nữa.

● **TRƯỜNG THOẠI LANG** (Đà Lạt) : Sẽ chuyên thư của Lang cho cô T.V bên tòa soạn VNTP, vì không thể đăng trong TSBD. Mong Lang thông cảm cho cái thế của Đời trong những chuyện như vậy. Thân.

● **TRƯỜNG DI** (Sg) : Triều Giang đã nhận được thư của Di. Thơ đã chuyển qua U.T chọn đăng. Tại sao phải dấu điếu đó ? Nếu rảnh ghé tòa soạn khoảng 17g—19g chiều thứ sáu.

● Tòa soạn mới nhận được bài và thư của các bạn có tên sau:
— Thy lynh Tử (Tây Ninh), Chau bá Thông (Sg), Mai huỳnh Lâm (Đăk Nông), Trần quang Thiếu, Bình Cò (KBC 3925), Lê trưởng Uyên (KBC 3142), Nguyễn nhật Ánh (Tam Kỳ), Kỳ lê Văn (KBC 4100), Nguyễn Phong (Cam Ranh), Tam Anh (KBC 4262), Lê văn Lân (Gia Định), Thuật mura Hiền (Vĩnh Long), Dương thu Mỹ (KBC 4319), Vũ Dzũng (QGHC Sg), Trung sĩ Thành (?), Vĩnh Xuân (Sg).

● Những bài thơ có tên sau đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trong các số báo tới :

— Dòng suối nhỏ (HN Hưng), Như là sương khói (L. Vũ), Cho tình người, Hồng Hoa (D. Linh).

● Sau đây là những bài thơ đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trên báo Đời:

— Tâm sự Mùa Thu (T An) Nhánh Sương Ngàn (T.Q.Thiếu) Tình Mơ (T.L.Thảo) Bảy Giờ (K.V.Trường) Rừng Chớm Thu (D.Nguyễn) Khoảng Rêu, Những Đêm Hoang Trong Thành Phố, Mùa Xuân cho Em (P.V.Cường) Thơ Tình Trong Đêm Lụ Biệt (V.N.Đông) Chỉ có một điều (D.Thùy)

Phụ huynh học-sinh

nên khuyên con em
đánh răng buổi tối



Thật thê !

Đánh răng buổi tối là một phép
vệ-sinh thường-thức quan-trọng:
không đánh răng trước khi đi ngủ,
là khuyến-kích và dung-dưỡng sâu răng
phá răng, hại nướu.



Hynos PHOSPHATÉ giúp các em bảo-vệ
sức khoẻ hâm răng.

uôn răng tươi tốt, nhớ dùng **Hynos**