

ĐỜI

Wason
DS 531
D 642 +



Tiền
đó
thảo
mà

NGÂN HÀNG VIỆT NAM
345274

065386

74

74

ĐỜI

CHỦ ĐỀ: TIỀN ƠI ! CHÀO MÌ !

- TỬ CHUYỆN TIỀN TỆ «NHÀ BĂNG» ĐẾN TRẬN GIẶC NGÂN HÀNG
là linhthái
- TIỀN CỦA TÒA THÁNH VATICAN hảilưu
- NHỮNG NGƯỜI BỊ TIỀN VẬT thiencǎn
- VÀO TIỀN tēdè

2

CHÁNH TRỊ

- NÊN LẠC QUAN HAY BI QUAN lýđainguyễn • CẢNH CÁO
NHÀ NƯỚC VỀ CHÁNH SÁCH BÁO CHÍ HIỆN TẠI đời • LINH MỤC
TRƯƠNG BÁ CẦN : SỬ GIA HAY CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN uyên thao
- CHUỘT BÌNH ĐỊNH PHẠM DUY TÍN nguyễnvănvịnh • VỤ ÁN LA
LÙNG KINH KHỦNG NHẤT THẾ KỶ ngocthilang • ĐẠI HỌC MIỀN
NAM ĐẠI HỌC MIỀN BẮC tđđongtđ • MŨ NÀU ĐÁNH TRẬN BIỂN
NGƯỜI TẠI HẠ LÀO maiphương

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH của nguyễnthuylong
- LUỐNG CẨI VÀNG của cunglichbiền.
- CHUYỆN TÌNH Erich Segal — phanlêhành dịch
- MỘT NGÀY TRONG ĐỜI IVAN DENISOVITCH vươnghữu bột

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- DÒNG ĐỜI • TÍNH SỐ ĐỜI • ĐỜI MUÔN MẶT • SINH HOẠT
NHÓM HTN • ĐỜI LÀM CẨM.

ĐỜI	• NĂM THỨ HAI	• SỐ 74	• TUẦN LỄ TỪ 18-03-1971 ĐẾN 25 -03-1971
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TÙ và nhóm Sống	GIÁ 50đ	Giao dịch quảng cáo Hồi ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

đầu tranh cho đổi

NHÂN VỤ BÁO ĐỜI LIÊN TIẾP BỊ TỊCH THU BA SỐ LIỀN CẢNH CÁO NHÀ NƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH BÁO CHÍ HIỆN TẠI

Hiện nay là sinh hoạt báo chí tại miền Nam VN hiện nay hết sức hồn hậu. Không ai có thể phủ nhận những nhược điểm trầm trọng đây r้าย trong quan niệm phung túng, khả năng nghề nghiệp cũng như tư cách đạo đức của người cầm bút. Nhiều tờ báo đã biến thành những lò ché tao độc được hoạt động công khai. Hàng ngày, đệ tứ quyền hoặc bị đồng hóa với nghề bán thuốc khiêu dâm hoặc bị khai thác tuyệt để vào những cuộc tranh chấp bè phái. Trong hoàn cảnh của một quốc gia dương chiết, thực trạng trên quả là một hiểm họa khủng khiếp. Để đẩy lui hiểm họa này, chỉ riêng nỗ lực của những người cầm bút có ý thức chưa đủ. Nếu ra nhận định đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng một chính sách báo chí của Nhà Nước vô cùng cần thiết cho công cuộc kiện toàn đệ tứ quyền tại VN. Tất nhiên, khi đặt vấn đề như vậy, nền tảng chính sách báo chí của Nhà Nước sẽ phải là một ý hướng xây dựng mà đổi tượng đều tiên được nhấn tới chính là sinh hoạt báo chí.

Nhưng thực ra, chính sách báo chí của Nhà Nước hiện nay như thế nào?

Nhìn qua thái độ của Bộ Thông Tin đối với báo chí, người ta có thể nói ngay rằng nền tảng chính sách báo chí của Nhà Nước không hề dựa trên ý hướng xây dựng bắt buộc phải có như đã đề cập. Ngược lại, người ta còn có thể bảo nền tảng hiện hữu của chính sách báo chí do Nhà Nước đang theo đuổi đã được hình thành từ một quan niệm sai lạc hết sức nguy hiểm. Nhà nước đã nhìn báo chí như một đối thủ chứ không phải là một chiến hữu trong công cuộc cống cõi và phát triển chế độ dân chủ tự do tại miền Nam VN. Do đó, mục tiêu mà Nhà Nước muốn đạt tới là bằng mọi cách vô hiệu hóa ảnh hưởng của sinh hoạt báo chí trong quần chúng.

Sự áp dụng co dân diều khoản quy định các tiêu chuẩn xuất bản báo chí hiện nay, theo nhận định của chúng tôi, là một trong những hành động thể hiện rõ rệt ý hướng trên của Nhà Nước. Nhìn báo chí như một đối thủ, Nhà Nước đã cố tình làm suy yếu đối thủ với

(XEM TIẾP TRANG 45)

CHỦ ĐỀ SỐ 75
CÔNG GIÁO KHUYNH TẢ

Do lời yêu cầu của Hội Ông báo Việt Nam, nhiều bằng tang đã xuất hiện trên số nhật báo thứ 4 vào những ngày cuối tháng 2/1970. Đó là thời gian đã diễn ra các trận đánh đẫm máu đầu tiên tại Hạ Lào quanh các căn cứ 41 và 31. Nhưng những bằng tang kia không hề liên hệ tới những bằng tang chót trên đầu các cô gái quả phụ ứ sỉ tại các trại già lai BĐL và Nhảy Dù. Hội Chủ Ông Việt Nam với chữ ký đại diện của Ông Ngo Công Đức gửi yêu cầu các báo để tang một tờ báo khác và bị tòa án phạt đồng circa 6 tháng vì phổ biến tin liệu tuyên truyền cho Cộng Sản; tạp chí Đối Diện Bên những bằng tang đó, người đọc còn đọc được những bài viết hoặc nầy lừa hoặc chua chát mà nội dung đều có ý cho rằng việc trừng phạt tạp chí Đối Diện đã báo hiệu một giai đoạn đen tối cho nền dân chủ tại miền Nam VN. Một vài tờ báo còn loan tin rằng rất có thể sau Công Giáo sẽ phản ứng mãnh liệt nhất là khối Thanh Lao Công. Bi luận trên đã khiến có người đọc tới 1 biến cố chính trị sắp bùng nổ, nhất là khi có tin cho biết Thủ Án xác nhận không hề kết án tù giả bài báo đăng trên tạp chí Đối Diện, tức linh mục Trương Bá Cần. Tông Tuyên Uỷ lực lượng Thanh Lao Công. Nhiều người cho rằng lời xác nhận trên có thể đã là phát từ sự «người thầy» của Nhà Nước về một mối nguy nào đó bùng nổ do bản án mà Tòa án đưa cho LM Trương Bá Cần. Khi nhận như trên, Tòa án quả đã để thái độ bất an trong việc thi hành luật pháp. Vì điều 51, Quy chế Chí đã nói rõ ràng mạch như sau: «Nếu Chủ Nhiệm, Quản Lý, Bút bút bị truy tố, tác giả cũng sẽ bị truy tố là đồng phạm. Hình phạt áp dụng cho đồng phạm là hình phạt tiền liệu cho hành vi phạm». Như vậy, cho rằng không kết án linh mục Trương Bá Cần (đồng phạm) trong khi phạt tù linh mục Châu Tin (chủ nhiệm) Tòa án đã khiến ý nghĩa điều 51 quy chế báo chí trở nên phức tạp, không mặc dù sự phát biểu điều khen ngợi và cùng đơn giản và chính xác. Cho nên, bắt buộc mọi người nghĩ rằng vụ án Đối Diện quả có một hậu quả hết sức trầm trọng

ĐỐI DIỆN VỚI VỤ ÁN ĐỐI DIỆN (1)

Linh Mục TR. BÁ CẦN SỨ GIA hay CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN ?

UYÊN THAO



trầm trọng đến độ chính Tòa án đã phải ép lòng làm một việc nghịch lý là phủ nhận một phán quyết hoàn toàn hợp pháp. Trước đó luận chống đối sôi nổi của báo chí về vụ án Đối Diện, hội đồng Thành phần đã lên tiếng kêu gọi toàn thân tôn trọng nguyên tắc phân quyền, không nên tạo áp lực với Tòa án. Nhưng sau khi Tòa án phủ nhận việc kết án linh mục Trương Bá Cần, người ta được nghĩ là rất có thể Tòa án đã không giữ đúng được tư cách độc lập của mình. Tuy nhiên ai áp lực Tòa án, áp lực như thế nào là vẫn để co thề xét tới trong một dịp khác. Ở bài báo này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập tới riêng bài báo của linh mục Trương Bá Cần, bài báo đã đưa tạp chí Đối Diện ra Tòa và là nguyên do của những diễn biến như vừa lược kể.

Hai khuôn mặt của tác giả
«25 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa»
Bài báo của linh mục Trương

bá Cần mang tựa đề là «25 năm xây dựng Xã hội Chủ Nghĩa ở Miền Bắc» mà cả tác giả và tạp chí Đối Diện đều có ý giới thiệu như một bài viết để kỷ niệm «hai mươi lăm năm cách mạng tháng Tám». Bài báo được đăng liên tiếp trên tạp chí Đối Diện từ số 14 tới số 16 và tất cả các số báo này đều bị tịch thu. Theo nhận định của các Bộ Nội Vụ và Thông Tin thì linh mục Trương Bá Cần đã viết bài với dụng ý tuyên truyền cho CS, vi phạm điều 28 Quy chế Báo chí và Hiến Pháp VHCH. Vì thế, sau khi bị tịch thu, Bộ Nội Vụ đã truy tố chủ nhiệm tạp chí Đối Diện và tác giả bài báo truyền của ché độ CS Hà Nội. Cách thứ hai của chính tạp chí D. Diện và các thân hữu thì cho thấy một linh mục Trương Bá Cần, sứ gia, tiến sĩ sử học Sorbonne. Sự khác biệt từ căn bản nhau định này đã khiến bản án dành cho báo Đối Diện cũng mang hai màu sắc khác biệt. Nếu Nhà Nước coi đó chỉ là một phán quyết hợp pháp

Dựa trên lập luận cho rằng bài báo trên chỉ là một công trình sử học, nhiều người đã nghiêm khắc buộc tội Nhà Nước muốn bê cong ngói bút của một sứ gia là linh mục Trương Bá Cần.

Thêm lập luận này, người ta được thấy rằng qua bài báo đăng liên tục trên ba số Đối Diện, linh mục Trương Bá Cần đã được nhìn theo hai cách. Cách thứ nhất của các cơ quan Nhà Nước cho thấy một Trương Bá Cần canh bùa truyền của ché độ CS Hà Nội. Cách thứ hai của chính tạp chí D. Diện và các thân hữu thì cho thấy một linh mục Trương Bá Cần, sứ gia, tiến sĩ sử học Sorbonne. Sự khác biệt từ căn bản nhau định này đã khiến bản án dành cho báo Đối Diện cũng mang hai màu sắc khác biệt. Nếu Nhà Nước coi đó chỉ là một phán quyết hợp pháp

của tòa án đối với một phần tử có tội thì phe bị can lại cho rằng Nhà Nước đã chụp mũ và vu cáo một người ngay thẳng vì sự phải đối diện với sự thực.

Thực ra, người ta cần phải nhìn bài báo trên và linh mục Trương Bá Cần như thế nào?

Những tài liệu gian trá

Trước hết, tôi vẫn nhớ rằng linh mục Trương Bá Cần là một người tốt nghiệp tiến sĩ tại một trường Đại Học danh tiếng đã từng đào tạo nhiều sứ giả lừng lẫy trên thế giới Nhung, khi linh mục Trương Bá Cần quyết rằng ông chỉ là người chép súp theo đúng các quy thức của một sứ giả thì tôi thú thực là không thể không nghi ngờ sự hiểu biết của ông. Với kiến thức của một người tầm thường, tôi vẫn nghĩ rằng điểm tối thiểu trong quy thức của một sứ giả là phải biết cẩn nhắc và chọn lọc tài liệu minh chứng các sự kiện lịch sử. Nếu không, sứ giả sẽ chỉ có thể trở thành kẻ ngụy tạo lügen súp, xuyên tạc sự thật bằng những tài liệu gian trá. Trong bài báo dài 76 trang, LM Trương Bá Cần đã trích dẫn hơn 60 đoạn tài liệu. Nếu chỉ nhìn trên những con số, người ta có thể bao dày là 1 bài báo hết sức xúc tích và công phu vì đã được hình thành trong sự cống đồng 1 số tài liệu phong phú. Thế nhưng chỉ nhích thèm 1 bước, rời khỏi những con số đó, người ta sẽ thấy ngay 1 cảm tưởng ngược lại. Nhưng toàn trích dẫn tài liệu càng dì bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, người ta càng nhìn thấy việc chép súp của LM Trương Bá Cần đã thể hiện một sự thiếu hiểu biết bấy nhiêu. Bởi tất cả những tài liệu mà ông đã dựa vào đó để tư tưởng hoặc trích dẫn đã làm chứng liệu cho sự thành công của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc đều chỉ là những tài liệu tuyên truyền chính thức của chế độ Hà Nội, không non khong kén. Nói về chủ trương cách mạng của dân CS Việt Nam, ông đã trích dẫn một loạt những lời tuyên bố của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và coi đó như một «sự kiện lịch sử có thật». Nói về thành quả của các kế hoạch này, kế hoạch họ do dang CS chủ trương ông đã loi

ra toàn những con số nằm trong các báo cáo chính thức được đọc công khai trước các hội nghị hoặc phổ biến trên các báo Học Tập, Nhân Dân, Cứu Quốc... Và khi cần một bình phẩm cho tình hình m. Bắc, ô. cũng đã không ngần ngại mượn chính lời bình phẩm của các lãnh tụ Đảng và Nhà nước CS Hanoi. Thị dụ, sau khi trình bày các thành tựu (căn cứ trên báo cáo và tài liệu chính thức của Hà Nội) về kế oai hôi chủ nghĩa hóa kinh tế, ôn đã kết luận bằng chính một lời tuyên bố của Nguyễn Duy Trinh: «chủ tịch ủy ban kế hoạch nhà nước như sau: «Công cuộc xã hội chủ nghĩa hóa kinh tế đã đạt tới một



thành công quyết định». Linh mục Trương Bá Cần có thể là một người uyên bác, nhưng trong trường hợp này, tôi chỉ thấy ông là một người khờ khạo. Bởi vì nếu ông quan niệm đó là việc làm của một sứ giả thì tôi nghĩ rằng không cần phải cạy cục sang tận Pháp, xoay sở vào cho bằng được Đại Học Sorbonne để tổn công tổn của học cho tới khi tốt nghiệp tiến sĩ. Việc làm đó tôi dám quả quyết rằng bất kỳ một cán bộ thông tin hạ cấp nào đây rãy cả trên hai miền Nam Bắc hiện nay đều có dư khả năng để làm được và có thể còn làm hay hơn cả tiến sĩ sử học Trương Bá Cần nữa.

Một hành động thiếu liêm khiết...

Thực ra khi nói rằng ngài sự hiểu biết của linh mục Trương Bá Cần, tôi đã cố ý tránh dùng 1 tiếng khác mà theo tôi, có thể xúc phạm tới tư cách nhà tu của ông. Nhưng sự tránh né này sẽ khiến tôi phải dùng những danh từ gượng ép, nếu tôi còn tiếp tục kéo dài. Cho nên, tôi đành phải nói rằng ông Trương Bá Cần đã thiếu đức độ liêm khiết của 1 nhà tu. Đúng ra, ông đã hiểu hơn ai hết về tinh chất bài báo của ông. Thế nhưng,

ông vẫn làm như không biết để có thể chu toàn được điều ông mong muốn vốn không nằm trong phạm vi của việc chép súp. Qua bài báo dài 76 trang đăng trên 3 số Đối Diện 14, 15, 16 và những bài đăng rải rác trên các số trước và sau đó, người ta đã có thể nhận thấy được khá chắc chắn về điều mong muốn của ông. Linh mục Trương Bá Cần có thể cho rằng đây chỉ là một sự gán ghép, nhưng tôi tin rằng sự gán ghép này còn giá trị gấp ngàn lần sự gán ghép mọi lầm lạc trong chính sách cải cách ruộng đất của CSBV từ 1953 đều do sự quá hăng say của các cán bộ cơ sở và khi nhận ra điều đó, Nhà Nước CS đã phải quyết định sửa sai. Tôi muốn nói rằng ông Trương Bá Cần quả đã có ý đồ cao chép độ Cộng Sản tại Miền Bắc. Nhưng nếu vì thế mà cho rằng ông chỉ là một công cụ tay sai của Hà Nội thì có thể hơi vội vã. Thay ra, ông đã đe cao Cộng Sản chỉ do dụng ý muốn cỗ vũ một cuộc sống chung với họ mà thôi. Lập trường của ông cũng như của tạp chí Đòi là phải giải quyết mọi cuộc tranh chấp hiện nay trong một tinh thần hòa giải dân tộc. Cho nên, ông chỉ tìm cách tạo 1 cái nhìn thiện cảm hướng về miền Bắc, mặc dù trong khi tạo cái nhìn đó, ông đã có quá nhiều sơ hở đến độ để cho chủ nghĩa Cộng Sản che lấp chính dụng ý của ông. Chứng liệu cho sơ hở này người ta có thể ghi nhận đây rã, đọc bài báo, nhưng điển hình hơn cả phải kể là ở đoạn kết. Sau khi lược lại những thành tích của 2 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, ông đã chấm dứt bài viết bằng một đoạn trích trong báo Học Tập như sau :

«Hai chục triệu nhân dân miền Bắc đều yêu nước nồng nàn, sôi nổi chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là điều mà chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy ở hoàn cảnh một nước vẫn nghèo nàn lạc hậu như nước ta sau 9 năm kháng chiến chống Pháp và trong điều kiện phải tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cực kỳ gay go, ác liệt. Đường nhiên, những thành tựu nói trên chỉ mới là bước đầu. Để biến một nước nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nông là chủ yếu, thành một nước xã hội chủ nghĩa có công nghiệp hiện đại, nông

nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học tiến triển bảo đảm cho nhân dân ta một đời sống vật chất và văn hóa phong phú, tươi đẹp, chúng ta còn cần phải nỗ lực phấn đấu trong một thời gian lịch sử khoảng vài ba chục năm nữa. Trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, chúng ta còn phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Song đó là con đường nhanh nhất đưa nhân dân lao động đến tự do, hạnh phúc. Nhân dân lao động miền Bắc nước ta, với chế độ ưu việt của mình, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhất định sẽ vững bước tiến lên, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội».

Tôi còn muốn nói thêm về một dụng ý khác của ông Trương Bá Cần, nhưng có lẽ chỉ với thế, người ta cũng đã có quá đủ bằng chứng để nhìn rõ tinh chất và giá trị của vụ án Đối Diện. Ông Trương Bá Cần không hẳn là tay sai của Đảng sản BV nhưng ông đã hành động với tư cách của một kẻ đón gió.

Điều không may và cũng là điều may cho ông là Hiến Pháp VNCH đã ngăn cản hành vi đón gió kiểu đó. Cho nên, tờ báo do ông viết đã bị truy tố, và vì thế, ông bỗng trở thành 1 nhân vật quan trọng.

Bài báo này đã được án định là chỉ đưa ra cái nhìn đầu tiên về vụ án Đối Diện, ngoài ra mọi thẩm định về giá trị cũng như tinh chất hành động của nhóm trên sẽ được phân tích kỹ trong các số báo sau. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy cần phải nói 1 ý kiến nhỏ về tác giả 25 NAM XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. Đầu tiên tôi, ông Trương Bá Cần không những đã bỏ mất tư cách của 1 sứ giả mà còn bỏ mất luôn cả đức độ của 1 nhà tu sau khi viết bài báo trên. Ông đã chọn xảo thuật của 1 cán bộ tuyên truyền là cắp và muối mặt lường gạt chính bạn bè mình bằng lời tuyên bố xác nhận đó là một công trình nghiên cứu sử học. Nhưng có thực ông Trương Bá Cần đã chủ động và hành động của mình hay ông cũng chỉ là nạn nhân của một âm mưu chính trị do những bàn tay Nguyễn Việt Khai, Ng. Văn Châu và Châu Tín dàn ra. Số tôi chung tôi tiếp tục trả lại câu chuyện đau

BUỒN NHƯ

Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn

Buồn như đêm khuya vắng
Qua cửa sổ trông trăng
Buồn như em nói rằng
Nhớ anh từng đêm trăng

Buồn như yêu không được
Dù người yêu có thừa

Buồn như mối tình xưa
Chỉ còn dòng lưu bút

Buồn như buồn như thế
Buồn như một kiếp người
Đây cõi lòng quạnh quẽ
Buồn như đứa hoa rơi !

TA KÝ
(1971)

TÙ HÀI

Nghe rằng từ dậy đao binh
Đoan trường ngay thuở thân
nghênh cửa ngoài
Mặt trăng lơ lửng non doi
Mà hồn lơ lửng với hồn thảo
hoa

TA KÝ
(1971)

THÚY VÂN

— Còn em chén cúc tàng tàng,
Cuộc vui nói tiếng đoàn trùng
Ấy chi ?
— Thưa rằng : cũng chẳng làm
gi,
Ai mê dáng chị mà vi duyên
em ?

TA KÝ
(1971)

TÔN THÁT TRUNG NGHĨA

Từng đêm chờ Đãi đầm sầu,
Ly la-ve dò gội đầu tóc xanh.
Người sơn dã lạc kinh thành,
Ngả nghiêng dây cốc độc
hành trong đêm,

TA KÝ
(1971)



DÁNG XUA

Đề em theo dõi bụi ngàn,
Dáng xưa còn đóng thời gian
mắt sầu.
Buồn lên từ thuở bạc đầu,
Đôi tay vô vọng nguyện cầu
dáng xưa.

TA KÝ
(1971)



TƯ CHUYỆN TIỀN TỆ « NHÀ BĂNG » ĐẾN TRẬN GIẶC NGÂN HÀNG

LÊ ĐÌNH THÁI

Trong số các câu danh ngôn về đồng tiền, có lẽ câu : « Đồng tiền không có mùi chỉ rõ xuất xứ của đồng tiền » (*L'argent n'a pas d'odeur donc qu'il viseane*) là nổi tiếng nhất. Câu nói này của thi sĩ cổ La mã Juvénal (thế kỷ thứ I sau KN) tác giả tập thơ trào phúng « Satires ». Juvénal cũng như các thi sĩ trào phúng của ta như Tú Xương (buổi giao thời), Tú Mỡ (thời Pháp thuộc), Tú Kếu (thời Cộng hòa I và II) v.v... làm thơ để « nỉa mai những thói rởm, nết xấu, những thói giả dối bội bạc của người đời ». Cau thơ của Juvénal là một chân lý đời đời : Đời với những anh phu hổ dời nay, xã hội vẫn kinh nể mà không cần biết là anh ta đã làm giàu nhờ thầu rae cho Mỹ, tham nhũng, ăn bǎn. Đồng tiền không những không có mùi, mà có lẽ còn thơm như một « người tình không chán dung », khách tình si cứ deo đuổi hoài hoài. Tiền là một ánh ảnh lơ lửng, nhưng trong thời buổi nay, những khách tình si — là hầu hết chúng ta — đã bị tình phu một cách phũ phàng.

Một chút lịch sử tiền tệ

Nếu tiền là một người tình, thì người tình ấy đã cõi đơn làm một cuộc hành trình lặng lẽ qua muôn muôn thế kỷ. Thời thượng cổ chưa có tiền, người La, Hy dùng hóa vật (như bo, cừu) để trao đổi. Ở bên Tầu đời nhà Tần cũng dùng hóa vật là vải lụa. Chữ « tết » (vải lụa) đi kèm với chữ « tiền » bắt đầu từ đó, (có lẽ nhà Tần muốn mặc tết lụa cho người tình chàng). Lần lần người ta đúc vàng bạc thành từng thời thay cho các hóa vật thường chỉ là những sản phẩm bắt trưởng tồn hay ban trưởng tồn. Đời nhà Đường phát minh ra tiền giấy. Nhưng đến đời Thành lại đúc tiền bằng đồng bỏ tiền giấy để giải quyết vấn đề lạm phát. Lúc tiếp xúc với người Âu châu vào thế kỷ XIX, tiền giấy mới tái xuất ở VN. Một nhà tài chính VN đã chia tiền tệ VN ra làm 5 chế độ : chế độ tiền tệ trước thời Bắc thuộc, trong thời Bắc thuộc, trong 10 thế kỷ độc lập (thời tự cai), dưới thời Pháp thuộc và sự phục hồi chủ quyền tiền tệ Q/T từ 1954. Theo các tài liệu của trường VIEN, đồng bạc cổ, thời Bắc

thuộc ta dùng tiền Tầu, Tiền tệ đầu tiên của ta là tiền đúc « Thiên Đức » thời nhà Lý. Số tiền tệ phát hành nhiều nhất là đời vua Lê Thánh Tông với hàng chục triệu đồng tiền « Hồng Đức Thông Bảo ». Mãi đến cuối thế kỷ XVIII tiền Hồng đúc mới hết linh hoạt. Tiền giấy đầu tiên cũng là do công của Hồ quý Ly : tờ 10 đồng mang hình cây rong biển, 30 đồng mang hình con rùa. Các đồng bạc khác mang hình con rồng, đai băng, sư tử.

Nói tóm lại tiền giấy đầu tiên của ta chỉ in hình thực vật, động vật hay con vật thần thoại (rồng). Tuyệt nhiên không thấy hình các vị vua quan hay đồng tiền ngày nay.

Tiền tệ VN hiện nay

Từ 21-10-55 Ngân hàng QG VN nam phát hành loại tiền riêng lưu hành trên lãnh thổ VNCH. Do quy định Ngân Hàng QG VN phải tạo lập một số dự trữ bằng vàng hay ngoại tệ bằng 33 phần trăm ngạch số tích lũy giấy bạc lưu hành. Như vậy, có 100 đồng bạc lưu hành phải có một số vàng hay ngoại tệ trị giá tương đương với 33 đồng. Sắc luật 020 năm 1966 đã coi bỏ điều khoản dự trữ vàng và ngoại tệ. Việc phát hành bạc giấy được tự do. Đó là bước đầu của nạn lạm phát, càng ngày càng trở nên trầm trọng. Hãy lấy một thí dụ : Năm 1970, số trữ kim tại NHQG VN chỉ tại giá 4 tỷ 629 triệu trong khi khởi tiền tệ lưu hành lên tới 125 tỷ 323 triệu. Một số chính lệnh hết sức thê thảm ! Lý do chính vì Ngân hàng QG VN in thêm giấy bạc bổ xung (dự trữ giấy bạc) vì sự thiếu hụt giấy bạc do việc Ngân hàng ống trống cho chính phủ chi tiêu, cộng với việc ngoại tệ sở hữu được lấy ra để nhập cảng. Trong kia, ngoại tệ dùng để nhập cảng đều do ngoại vien.

Từ hóa vật (tròc) đến tiền tệ, lịch sử đồng tiền đã bước sang một khía cạnh quan trọng là tín dụng (crédit). Đó chính là nhiệm vụ của ngân hàng mà ta bàn tới sau đây.

Một chút lịch sử ngân hàng

Trước đây, ngân hàng thương được quản thuộc với tên là « nhà băng ». Thực ra, nguyên ngữ của chữ « bank » (Banque) không liên hệ gì đến tiền tệ, chỉ

có nghĩa là ghế (banc). Ghế và quầy hàng là hình ảnh quen thuộc của nhà « những người đổi tiền » ngay từ nhà « băng » ngày nay.

Nhà băng cổ nhất nhân loại có từ thời thượng cổ thuộc triều đại kỷ thứ 2 trước TC. Đó là nhà băng ở Warka, trong nước Babylonie (tên cũ là Chaldée) thuộc miền Nam Mésopotamie trong phần đất Á châu, đặt dưới sự quản trị của các tu sĩ nhằm trao đổi mè cốc. Người đúc tiền đầu tiên của nền văn minh lây phượng là Gyges miền Lydia (sau gọi là Tiểu Á). Theo cổ sử, vào thế kỷ VII trước TC. Gyges là một mục tư chiếm được con chiên vàng linh miêu nhỏ đó Gyges có thể tàng hình được. Nhờ tàng hình, Gyges được cử làm tề tướng. Sau Gyges giết vua Candaule đoạt ngôi.

Thế kỷ XV các nhà khám phá hàng hải quan trọng cùng với sự tìm ra Mỹ châu đã chuyển các hoạt động thương mại Âu châu tập trung tại các nước Đại Tây Dương và Bắc Âu. Các nhà ngân hàng bắt đầu mọc lên ở Hòa Lan, Anh, Bồ, Tây Ban Nha, Pháp. Vào thời kỳ này, anh em Fugger ở Đức là những nhà ngân hàng rất thịnh lực kinh doanh cho các vua Âu châu và Giáo hoàng chỉ phái nên chính trị Âu châu. Thế kỷ XVII ngân hàng Amsterdam bắt đầu đảm nhận nhiều nghiệp vụ thông thương với ngân hàng như hiện nay : ký thác chuyển mục (transfert). Ngân hàng Stockholm là NH phát hành (emission) đầu tiên trên thế giới phát hành tiền giấy lưu hành có tính cách « trường ché » (courre). Ngân hàng Anh Quốc đi tiên phong phát hành « quỹ phiếu ngân hàng ». Một đạo luật mệnh danh « Law » đã áp dụng các nguyên tắc ngân hàng. Năm 1800 để nhất đồng tài sản phà Luân đã lập Pháp quốc Ngân hàng thoát đầu có nhiệm vụ phát hành tiền cho Ba Lê.

Về ngân hàng quốc tế, ngay từ thế kỷ XIX Luigi Brati đã suy nghĩ về việc lập ngân hàng thế giới nhằm quyền chỉ đạo đối với tất cả các ngân hàng quốc tế. Nhưng phải chờ đến các tranh chấp quốc tế vào thế kỷ XX, để cứu vãn tình trạng suy yếu về tiền tệ và tài chính, Ngân hàng Thanh toán (TCT) được thành lập (BRI). Các ngân hàng QT quan trọng là Quỹ Tiền tệ QT (FMI), Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (IBRD), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB)...

Ngân hàng VN hiện nay

Tính tới cuối năm 1970, Saigon có tất cả 27 ngân hàng thương mại không kể hơn 60 chi nhánh. Ngoài ra còn một số ngân hàng đã được giấy phép nhưng chưa hoạt động. (Ngân hàng Thống nhất phát triển nông nghiệp, Ngân hàng Đà Lạt, Dân Sinh Ngân hàng, Trung Việt Ngân hàng Đà Nẵng, Mè Kông Ngân hàng và khoảng vài chục đơn vị đang nằm ở Bộ Tài chính). Nhất bảo DNN đã có tình trạng lạm phát ngân hàng là hậu quả của nạn lạm phát tiền tệ,

97 ngân hàng hoạt động theo một Qui chế Ngân hàng

QG ngân hàng hiện hành được ổn định do sắc luật số 10 ngày 24-10-64 của Ủy ban Lãnh đạo QG theo

số ngân hàng phải được tổ chức thành một hội vỗ danh, hợp danh hay hội tư tư ròng, hội hợp, tư vỗ phân theo luật định. Nếu hoạt động tại Saigon, số vốn phải góp đủ là 150 triệu đồng.

Trong số 27 ngân hàng đã hoạt động có 14 ngân hàng của người Việt 3 của người Pháp, 3 của Trung Quốc, 2 của Anh, 2 của Mỹ, Thái, Nhật và Đại Hàn mỗi nước 1, chưa kể tới 60 chi nhánh ngân hàng ở Saigon, Gia Định và các tỉnh. Ngoài ra, Ngân hàng QGVN, có nhiệm vụ phát hành giấy bạc và ứng trước cho ngân sách, chỉ giao thiệp với các ngân hàng trung gian và có thẩm quyền kiểm soát tất cả các ngân hàng thương mại. Trong số 27 ngân hàng, 2 ngân hàng Mỹ The Chase Manhattan Bank và Bank of America đã đăng quảng cáo trên một tờ báo Việt ngữ như sau : « Đầu tiên tại VN Mĩ nhiệt tân Ngân hàng cấp phát 1 chứng chỉ định kỳ tự do chuyển nhượng. Trên chứng chỉ này không có danh tánh của quý vị và Ngân hàng không lưu tích một lý lịch nào ».

Các nghiệp vụ ngân hàng

Ngân hàng có 3 nghiệp vụ chính là nghiệp vụ tín dụng (opérations de crédit), nghiệp vụ chiết khấu (opé. d'escompte) và sau cùng là nghiệp vụ tài chính (opé. financières). Để thực hiện các nghiệp vụ này, ngân hàng dùng vốn, tiền dự trữ, tiền ký thác.

Trước hết là nghiệp vụ tín dụng. Tín dụng, hay nói nôm na hơn là cho vay. NH thường cho vay theo 2 thể thức có bảo đảm hay không bảo đảm. Giữa ngân hàng và khách hàng vay tiền ký kết một khế ước định rõ thời hạn vay, tiền lời...

Nghiệp vụ chiết khấu là việc ngân hàng nhận một thương phiếu chưa đáo hạn và trả cho khách hàng số tiền ghi trong thương phiếu sau khi đã trừ tiền lời từ ngày trả tiền đến ngày đáo hạn) cộng thêm lệ phí. Một sau của thương phiếu, người chủ thương phiếu bồi thường cho ngân hàng quyền sở hữu thương phiếu.

Trong các giao dịch giữa tư nhân và ngân hàng thông thường nhất là việc mở trương mục. Tất cả các thế nhân đều có thể mở trương mục trừ những người và nồng lực pháp lý vì thành niên chưa thoát quyền, các người bị cấm quyền hay loạn tri, đàn bà có chồng nếu không lập hôn trước tuy được mở trương mục riêng nhưng phải khai tên địa chỉ người chồng. Ngân hàng phải đồng thời thông báo cho người chồng biết bằng đối chiếu xuất, nhập ngân khoản của trương mục và trong trường hợp có lý do chính đáng có cấm có quyền xin tòa ngân can việc lấy tiền ra. Các pháp nhân (như các hiệp hội thương hội...) cũng có thể mở trương mục theo những quy định riêng.

Có hai loại trương mục : trương mục tồn khoán và trương mục vãng lai. Trương mục tồn khoán dành cho tư nhân, trương mục vãng lai dành cho công ty thương, kỹ nghệ...

(XEM TIẾP TRANG 57)



VÀO TIỀN

TÊDE

Một buổi chiều đến tòa soạn lấy tiền bài để trả tiền phòng, không gặp ông thủ quỹ tôi ngồi chờ viện binh Trần Hưng Đạo — Tôi tình cờ thấy quyền Vào Thiên của anh Doãn Quốc Sỹ. Nghe tên sách thật hấp dẫn. Tôi đọc lượt từ trang đầu đến trang cuối. Trang 57 là trang chót. Nhưng cuối cùng lại có trang định chính! Tôi mừng cười. Thị ra khờ thiền làm Anh Sỹ vẫn phải làm một sự định chính và tôi cũng vẫn phải ngồi chờ ông thủ quỹ để lấy số 2.500đ.

Tôi muốn làm như những kẻ theo Thiên trong sách, tôi mỉm cười thấy mùi thiền nhưng thật bị đát, tôi chỉ thấy bóng dáng những tờ giấy xanh, giấy đỏ thay cho những đạo sĩ và tôi chỉ ngửi thấy mùi tiền.

Tôi chợt nghĩ có lẽ hàng triệu người muốn vào Thiên như tôi, nhưng cuối cùng họ đành phải chấp nhận Vào Tiền, hay tự nguyện xung phong 1 cách hăm hở, hàng hai cuống quít, miệt mà Vào Tiền!

Cả miền Nam này người ta vào tiền hơn là vào Thiên kể cả những

nha tu cờ lớn cũng còn phải bỏ Thiên mà vào Tiền, bằng cách tính mờ hỏi chợ có đầy đủ cả chất tham, sân, si như cờ bạc, sexy để lấy tiền! Có Tiền mới vào Thiên được! Các «thày» đã dạy thế!

Trước hết, tôi xin trích đoạn cuối của cuốn và Thiên để qui vị độc giả năm được tí tí ý thiền theo quan niệm của Doãn Quốc Sỹ, một nhà văn có dũng dấp và nụ cười rất thiền...

... «Tôi đây đóng tư tưởng của tôi chợt xoay chiều về một ý nghĩ buông xả. Tôi tạm dừng nó làm lời kết thúc cho tập... (gọi là tập gãy) cho tập giai thoại tùy bút này. Buông xả chính là hương thiền tỏa ra. Không ôm giữ mà buông xả! Buông xả để thể nhập chân hư. Van sự nhẹ nhàng, vắng lặng, nhất thể.

Đọc sứ nước nhà: Trần Thái Tông (1198-1258) ở ngôi vua 33 năm nhận Vào Tiền, hay tự nguyện xung phong 1 cách hăm hở, hàng hai cuống quít, miệt mà Vào Tiền!

Trần thái Tông (1240-1290) ở ngôi 21 năm, nhưng ngôi 13 năm, thọ 51 tuổi

Trần Hưng Đạo cả phà giờ Nguyên cứu nước xong rồi thì về lè trượng trắc ở miền núi, rìa sông biền kiếp bạc.

Đó là những hương buông xả Thiên! Phạm Lãi giúp Việt vương Cầu Tiền xong thì đi một chiếc thuyền nhỏ ra Tề nữ môn qua Tam Giang và Ngũ hổ.

Trương Lương diệt bao Tề xong lên núi khuất dạng.

Nguyễn Trãi sau khi thấy Thủ Tô băng thấy còn ở lại triều đình cũng không lợi gì cho nước, lại còn có thể gây sự hiềm khích bèn trở về vui với :

Còn Sơn có suối nước hùng
Ta nghe suối chảy như

Đó là những hương buông xả
Thiền!

Sách Cố Học Tình Hoa kẽ truy

Khổng Tử vào miếu Hoàn Cố
nước Lỗ nhìn chiếc lò đồ nước
quá đầy thi đồ bên than rằng: «Ôi,
ô! Ông chẳng cái gì đầy mà không

đồ! » và khi Tăng từ hỏi cái
giữ sao «còn đầy mà không
ngài » lời: « Thông minh

thanh trí nên giữ bằng cách ngu độn, công lao to hơn thiên hạ nên giữ bằng cách khiêm eung, sức khỏe hơn đời nên giữ bằng tinh nhứt nhát. Đó là cách đồ bớt đi để giữ cho khỏi đầy mà không đồ».

Đó là Thiên, bây giờ người viết tin quý vị cùng vào Tiền!

Chỉ cần giơ một nhật báo quý vị sẽ thấy thiên hạ Vào Tiền như thế nào. Sau đây xin trích một số những cái «tit» của vài báo: Lý Sen tung tiền mua nét các phần hòn trong ngân hàng để có phương tiện lừng loạn kinh tế... (Cửu Long)

Tổng Huệ cho hay sẽ tung biện pháp mới để moi thuế thay việc kiêm kè thuế vụ (Cửu Long).

Vạch mặt bọn tham nhũng tại bộ Giáo Dục (Bộ Thiếu nhất nước) 5 tỷ bạc áp phe da học lợt vào túi ai? (Cửu Long).

14 gáo viên tuyệt thực để phản đối hiệu trưởng tham nhũng... bánh mì! (Cửu Long)

Gạo Mỹ tăng giá, thương gia mê cốc ở Chợ Lớn hốt bạc! (Tia Sáng)

Đó là những gương ôm giữ Tiền!

Nghị Khởi phản đối lè lối làm việc của Bộ Kinh Tế! Bộ đã ăn chặn quà tết của đồng bào từ hai ngoại gởi về. (Chuông Việt)

Hàng Ar VN giảm giá vé 10% cho công chức quân nhà chỉ là 1 hình thức lừa mị. (Chuông Việt)

Tham nhũng tại chợ Bình Tây. Áp phe này lớn quá. HĐĐ chia làm 2 phe. (Dân Cửu Mồi)

Báo chí cũng ban đến số tiền của Tường Tri.

Báo chí cũng nói đến vụ máy đồng sự, cố xếp xòng nuốt tới 11 triệu bạc.

Đó là những gương ôm giữ Tiền! Người ta đua nhau bịp dỏm để vào Hạ Viện, Thượng Viện.

Người ta họp để tự lèn lương những kẻ trước khi vào hạ viện thi đỗ xe gắn máy vào được rồi là đỗ xe Hoa kỳ. Những anh dàn biểu cuối tiễn dàn.

Người ta cây chồng làm lớn, buôn bán vô đạn của Mỹ làm những où áp phe đen triều đèn tý!

Đó là những gương ôm giữ Tiền. Vậy thi chúng ta từ nhỏ đến lớn, từ anh đại cao bang đến anh giàu nhất nước đều vào Tiền cả!

Vào Tiền bằng cách nào và ăn cái gì không thi mỗi kẻ theo

i phải riêng. Tuy nhiên có thể chia hai phái chính, phái chính giáo và phái ma giáo!

Vào Tiền theo chính giáo thì chắc chắn là đại và nếu không đợi thì là may lâm rồi. Người ta có thể đi ăn mày để có tiền, người ta có thể làm công chức để có tiền người ta có thể làm lính đánh

nhau toé máu, rơi xương ngắt ngư đê có tiền, người ta có thể moi ốc viết lách tại bờ biển để lấy tiền. Hai gác theo chính giáo đang kè là giới công quan mà ta nên đọc trêch di là giới «cùng quẩn», hoặc «không quản» thì đúng hơn. Hai gác này đã vào tiền một cách rất thuận nghĩa là đều theo gương Nguyễn công Trứ «ăn chặng cầu no... vỗ bụng rau bì bạch». Lâm nhiêu mà «tiền vào» chặng bao nhiêu! Hai gác doi nhau thì lại làm tướng chống cộng sản, còn gác ăn no ngũ kỹ có đầy đủ sinh tố lại phè phờ làm hậu phương!

Tuật là tréo cẳng ngỗng. Ông bà uớc có biết không? Miền Nam này yếu là vì cái trò ngược đời này có tiếp diễn!

Vào Tiền theo kiểu chính giáo này chỉ có thể uống nước phong tên và ăn cháo cầm hơi là chắc nhất. Với số lương trên dưới 10 ngàn đồng hối hả sao ăn mặc, ở, khóc, cười.

Vào Tiền theo ma giáo thì chắc chắn là cơm no bò cười tối xám bánh sáng sra bò, đi xe Hoa Kỳ, ở vi la.

Các phương pháp kỹ thuật vào tiền theo ma giáo thì Giao chỉ miền Nam và địch, chẳng thể mà các cố vấn Mỹ mỉm đặt chân tới đây thi cố vấn cho G.chỉ bày giờ thi phải đê Giao chỉ cố vấn cho cách vào Tiền theo ma giáo!

Người ta có thể vào Tiền bằng cách chạy được cho 1 anh con trai

trông linh qua Pháp, đổi từ đơn vị đỗ chét đến đơn vị an toàn, chạy được vào cảnh sát lè phè để khỏi phải đê bộ binh, chạy hàng lợt

khỏi hàng rào quan thuế Tân Sơn Nhất, nhảy dù nòng PX Mỹ, buôn lậu, tổ chức xòng bài, áp phe gạo, áp phe xe hơi, áp phe rác Mỹ, áp phe đồ phế thải, áp phe chính trị.

Nếu kè ra hết thi phải làm một cuốn tự diễn lấy tên là «Tự Diễn Ma Giao Giao Chỉ» mới đầy đủ được!

Vậy thi khó mà bạn có thể vào Thiên khờ ma buông xả được.

Nếu bạn buông xả không làm việc, vợ bạn con bạn sẽ đòi.

Nếu bạn buông xả không đem theo giày hoan địch bạn sẽ được Cảnh sát Quận Cảnh òm giữ. Họ không buông xả bạn đâu. Họ không Thiên đâu!

Nếu bạn buông xả không đi quân địch, bạn sẽ sống chui rúc như chuột cống của ông Đô Trưởng Saigon.

Và nếu bạn buông xả không «Vào Tiền», thi chắc chắn bạn đợi kinh niền...

Bạn đợi thi bạn phải vào chùa nhưng các thầy chùa cũng thanh hết tiền «cùng đường» thi bạn đi đâu?

Chỉ còn một cách vào Tiền. Nhưng Vào Tiền theo chính giáo thì mệt và rách. Vào Tiền theo ma giáo thì có xe bốn bánh, thi sẽ có vi la, thi sẽ có uy quyền, thi sẽ có vợ đẹp, nhưng bạn không được bầu làm người sạch nhất nước! Nếu Trời cho làm ăn kiếm khờ thi bạn vẫn Vào Tiền theo chính giáo mà vẫn giàu, nhưng hiềm thay!

Hay là bạn mua xô số «chỉ 40 đồng thời, mua lấy xe nhà giàu sang máy hối» cũng là cách Vào Tiền một cách rất Thiên? Điều Vào Tiền này nhiều kẻ ham nhưng mỗi chiều thứ ba họ lại dành trả về Thiên. nghĩa là không trả số, không trả số đê th phải «võ bụng raus» mua tắm khác, chờ «Tiền Vào» như há miệng chờ sung.

Ở miền Nam này một là phải vào Thiên hai là Vào Tiền, không thể đứng ở giữa được!

CÀI CHÍNH

Vì có một số thân hữu thắc mắc và đã đặt câu hỏi, nên tôi xin nói lại cho rõ: Tác giả TRUNG DƯƠNG của những bài báo đoán diêm giải mộng, bói bài, chiêm tinh v.v... không phải là tôi, tức TRUNG DƯƠNG chuyên về sáng tác, tùy bút, dịch thuật...

Vậy xin cài chính để các thân hữu cùng bạn đọc gần xa được rõ.

TRUNG DƯƠNG

MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT LÀM NÊN LỊCH SỬ

MỘT NGÀY TRONG ĐỜI IVAN ĐENIXOVITCH

của
ALEXANDER SOLZHENITSYN

VƯƠNG HỮU BỘT
giới thiệu



Trong án tù mười năm của Ivan Đenixovitch Sukhov có ba ngàn sáu trăm năm mươi ba ngày như thế, từ lúc thức giấc đến lúc tắt đèn.

Sở dĩ có ba ngày dư đó là tại trong mươi năm có ba năm nhuận.

Mỗi ngày thức giấc từ 5 giờ sáng và điềm danh trước khi đi ngủ vào lúc 10 giờ đêm. Ngày nào cũng như ngày nào. Nghe tiếng kẽn g thức dậy, mặc quần áo, đi lang thang một cái gì để ăn (nhưng đừng liếm cái bát đĩa) đi phục dịch ai đó để kiểm mấy tý lẻ, rồi lanh khẫu phần bánh mì, ăn cháo sáng trong 10 phút rồi tập họp điềm danh, khám xét, qua một lớp cổng, qua một lớp cổng nữa, ra phía công trường vò cổng công trường làm việc, làm việc, ăn cháo buổi trưa, trong 5 phút, lại làm việc, nghe hiệu kẽng tập họp, điềm danh, điềm danh lại nếu trực trại, khám xét một lần nữa, qua một lớp cổng, qua hai lớp cổng, chạy đi ăn bát cháo buổi tối, đi mót lấy chút chí ăn thêm, về trại chờ đợi, điềm danh buổi tối, điềm danh lại lần nữa nếu các giám thị muốn, tên giường và tắt đèn.

Ba ngàn sáu trăm năm mươi ba ngày như thế cả. Ở đây là câu chuyện của một ngày. Chuyện một ngày của tù nhân khổ sai phát vãng trên Siberia, do một tù nhân kinh sai kẽ lại. Nếu Alexander Solzhenitsyn không sống qua 8 năm trong 1 trại lao công cường bách, thì liệu ông có thể kẽ cho chúng ta

nghe câu chuyện một ngày của Ivan Đenixovitch hay không? Hay là ông ta vẫn tiếp tục cuộc đời của một giáo sư toán học, hay một sỹ quan Hồng quân? Trong số hàng chục triệu người Nga đã được Staline tổng vò trại lao công cường bách, có người 10 năm, có người 25 năm, có kẻ suốt đời đến lúc ngã quỵ, tại sao lại nảy ra được 1 nhà văn, một thiên tài văn chương kỳ lạ như vậy?

Trong một trại tù khổ sai đó, con người được uốn nắn để có một nếp sống riêng, một nếp suy nghĩ, thèm muỗn ngoài đời. Nhưng lạ thay, sau hơn 200 trang sách gấp lại, ta nhìn lại vẫn thấy đó là những con người. Những con người đáng yêu, đáng kính trọng, đáng thương xót, với tất cả nhân tính đã cho ta một cảm tưởng vừa chua chát vừa bồi hồi cảm động như thế 1 niềm hân hoan về kiếp người sống ở trên đời này.

Ở tù anh phải biết cách sống. Anh phải biết bát cháo mực ở trên mặt nồi khác với bát cháo mực ở dưới đáy nồi. Phải nhín kỹ cái mũi mực cháo của thẳng tù nhà bếp. Phải biết nhai cái xương cá cho kỹ, nhai nát ra, hit lấy nước ngọt. Bồ lâm đầy. Thức ăn mà nhai vội, thì chẳng còn gì là thức ăn. Phải biết quấn vải quanh bàn chân thế nào che ấm (trời lạnh 16 độ dưới số không) và đi khỏi đau chân. Phải biết mài sợi kẽm thành cái muỗng, nhét vỏ giày, nhưng đừng cho tụi giám thị trong thấy. Ai cho mầu thuốc lá tàn, thi dơ 1 tay ra cầm, tay kia

phải hưng bên dưới, coi chừng nó rớt. Phải biết dựng xếp hàng vào hàng đầu hay hàng cuối tùy theo từng lúc. Phải biết vắng lời và biết nói dối tại giám thị. Phải biết lúc nào nên xin ai mầu thuốc, mầu bánh mì, lúc nào nên ngoảnh mắt làm ngo khi thẳng khác nó rit điều thuốc. Kẻ thù đáng sợ nhất của 1 thẳng tù là cái thẳng tù đứng bên cạnh mình v.v...

Các bạn sẽ thấy anh chàng Ivan Đenixovitch là 1 thẳng tù biết sống. Hắn biết cách ăn, biết cách ngủ, biết cách xếp hàng, biết giữ tư cách, và biết anh nắng cái dạ dày của mình. Khi lên giường, xổ 2 chân vào 2 ống tay áo dạ, kéo cái mền lên ngang mặt, đặt cái áo măng tò lên trên cái mền, hắn nhám mắt và cảm thấy đã sống một ngày thật hạnh phúc. Một ngày đầy may mắn, sáng sớm đúng 13 bị phạt 3 ngày nhà đày thi lại được tha (ở đó 10 ngày thi đày sẽ bao lâu, và ở đó 15 ngày thi bạn sẽ ngóm là cái chết). Đáng lẽ bữa nay nhóm 104 của han bị qua đi làm ở «Lòng Đồng Phát Triển xã hội chủ nghĩa» thì lại được tha (một cảnh đồng trống gió rét căm căm, không có 1 cái hố nào mà tránh gió, đang hóng kiém đực một tý gì đốt mà sưởi, từ nhanh ra đó trước hết là làm 1 cái hàng rào cho tù tự giám minh cao chục cột tháng mơi bắt đầu xây cất được). Buổi trưa nán lại đánh lửa thẳng nhà bếp và thêm được một tò cháo (khi cầm miếng bánh mì với những hạt lúa mặn dính trong lòng bát vào một góc rồi, anh bèi liếm cho sạch, rồi lại vét một vòng nữa và liếm. Ăn xong, cái bát sạch như đã rửa. Rồi anh mới xori nồi miếng bánh). Khi làm việc thi anh trưởng toan gianh được chỗ tốt cho anh em (có một thẳng tù lâu năm đầy kinh nghiệm làm trưởng toan đỡ lam, họ biết nên hối lộ ai, vào lúc nào). Khi xay xong bức tường Ivan cảm thấy hài lòng nữa (ít nhất trong lúc làm việc và yêu công việc, muốn làm cho hay, cho giỏi, thẳng tù cũng trở thành một con người tự do) khi chạy về công trại, nhóm anh đã chạy về trước tại lam ở khu công cụ (au không máttoi cả tiếng đồng hồ buồi tối). Au dầu miếng thép trong bao tay mà không bị khiam pha nữa (mầu thép đó trị giá 3 ngày nhà đày). Au lén lại được Tdexa đèn công anh bằng một phần au tối. Anh lại mua được ít thuốc lá. Và sau cùng, buồi sáng anh sót lên 37 độ 2, mình may nhức nhối, mà den tối anh lại thấy khỏe. Cảm ơn Chúa.

«Cảm ơn Chúa» khi anh chàng theo đạo Báp Tì ở giường bêa aghe Ivan nói thế, han chom lên: «Đó linh hồn anh vẫn muốn cầu nguyện Chúa, sao linh không để nó tự do cầu nguyện?»

— Để tôi nói anh nghe tại sao. Ivan trả lời. May mắn cầu nguyện nay nó cũng giống như mấy cái đơn ta gửi lên các ông cao cấp trên kia. Hoặc già đơn không bao giờ lên tôi được họ. Hoặc già nó được gửi trả lại voi chử phè là. Bác!

Còn tiêu thuyết ngắn ngủi của Alaxander Solzhenitsyn là một bản cáo trạng đối với chế độ Stalin với những trại khổ sai, lao công cường bách ở Tây Ba Lợi Á. Nhưng nó cũng vẫn là một tác phẩm ngợi ca con người, ngợi ca sự sống, mang cho ta lẩn lén bi cảm và hân hoan về số phận làm người.

Tác giả sinh năm 1918 ở miền núi Caucasus nước Nga Học toán, vật lý và triết học, văn chương. Lập gia đình rồi nhập ngũ năm 1941 khi Đức bắt đầu tấn công Nga. Năm 1945, vì một lá thư riêng gửi cho bạn có lời lẽ nhạo báng Stalin, ông bị mật vụ Nga bắt. Kể án năm tù. Ông đã làm thiệp mộc, thơ nè, và cũng có khi được sử dụng các kiến thức chuyên môn về toán, vật lý. Được phóng thích đúng vào ngày Stalin chết, 5-3-1953 nhưng ông vẫn bị lưu đày ở Siberia.

Bốn năm sau, Krutschev hạ bệ Stalin và Solzhenitsyn được phục hồi quyền công dân. Ông về với nghề dạy học. Sống trong cảnh bần cùng, ông đã bắt đầu viết sách. Bản thảo cuốn «Một ngày trong đời» của Ivan Đenixovitch đã được viết di việt lại bốn lần. Bản thảo cuối cùng được gửi cho tạp chí văn chương Novy Mir (Thế giới mới).

Chú bút tạp chí Novy Mir sau này kêu lại rằng:

«Một buổi tối mùa thu năm 1952 tôi nằm trên giường đọc các bản thảo do người phụ tá mới đè vào cắp hối chiếu. Đọc lướt qua rồi bỏ một bên. Đến cuốn tiểu thuyết của Solzhenitsyn, được mươi dòng...

«Bỗng nhiên tôi cảm thấy không thể nào như thế mà đọc được. Tôi phải ngồi dậy. Tôi mặc vào quần áo ướt nhất của tôi, chiếc sơ mi trắng có hổ cứng thật cà vạt, và đi dài dìa đẹp nhất. Rồi tôi ngồi vào bàn đọc. Đó là một tác phẩm có đễn moi»

Học xong, viên chủ bút không dám quyết định đăng. Phai gửi cho chính cau dò Krutschev.

Krutschev đọc rồi, cho in làm 20 ban gửi cho các nhân viên của Cửu Tịch đoàn. Triệu tập một buổi họp.

— Quyền chuyện đó bay chờ? Phải không các đồng chí?

Mọi nhân viên Chủ tịch đoàn yên lặng.

— Được rồi, tục ngữ Nga có câu yên lặng là bằng long.

Krutschev bêp cho in lên tạp chí Novy Mir, số tháng 11. Trong một ngày bán hết 95 ngàn cuốn. Con cháu của Tenekov, Tolstoi, Dostoevsky quả là một dân tộc biết thương thức văn chương.

Và từ đó, cả thế giới coi Alexander Solzhenitsyn là nhà văn vĩ đại nhất của nước Nga hiện đại. Ông viết tiếp các cuốn Vòng Ngục Thứ Nhất, Trại Ưng Thủ.. Và chỉ tám năm sau khi in tác phẩm đầu tay nhà văn này đã được trao giải Nobel.

Chung ta đều biết câu chuyện nhà văn không dám di lãnh giải thưởng, vì sợ bị lưu đày lùon. Hiện nay ông ấy là tượng trưng của sự phản kháng trong giới tri thức Nga chống chế độ, tuy ông không tham dự một bộ nhóp chống đối nào.

«Một nước có một nhà văn lớn thì cũng như có một chính phủ thứ hai. Vì vậy xưa nay không có chế độ nào thích nhà văn lớn, chỉ thích những nhà văn cỡ nhỏ».

Đó là một câu trong cuốn Vòng Đầu Địa Ngục.

Ước ao Thạch Chương và Thanh tâm Tuyệt sẽ dịch xong cuốn Vòng Đầu Địa Ngục sớm để mọi người được đọc. Ngòi bút dịch thận trọng của Thạch Chương thì khỏi cần bàn cãi.



NHỮNG NGƯỜI BI TIỀN VẬT

Tỉnh từ VẬT trong tiêu đề «Những người bị tiền vật» có vẻ chính xác hơn những tinh từ đầy đọa, hành, làm khổ, dằn vặt, quật, dày vỏ, làm cho chao đảo, bão loạn, nghiêng ngửa. Vật là đè nǎm xuống, quật cho ngã xuống, thí dụ: vật nó ra đánh mây roi, 2 người vật nhau, vật trâu vật bò. Niứng người bị tiền vật, cũng như bị nước vật, thách vật, thuỷ phiệt vật, ái tình vật.. bị đau khổ è chè tuy không chết tốt nhưng ngắc ngoài. Những kẻ phải đi tha phương cầu thực ở những chốn rừng xanh núi đỏ bị nước vật cho ngã nhào rên rỉ trên thường gọi là ngã nước. Vật còn gọi cho ta thấy cái hình ảnh của mòn thê thao quốc tế rất thời thượng hiện nay: WRESTLING. Ấy đại khái những người bị tiền vật cũng đều phải chịu cái thảm trạng bị dầm lên bụng, đập vào mặt, chặt tay, móc mắt...

Mà vật với tiền thì trăm người bị quật ngã cả trăm, không gượng dậy nổi. Cứ xét qua 1 số ảnh thử sau đây át rõ.

Tú Xương khốn đốn

Ông Tú đất Vị Xuyên là 1 thi sĩ tài hoa rất mực, và có lẽ vì tài hoa nên con ma nghèo yêu mến, quấn quít luôn bên mình. Ông đã từng chịu cái cảnh «van vợ» làm khi trào nước mắt, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi ». Thật là tủi nhục và bi thảm. Thói đời thường cho rằng xưa nay các văn nhân thi sĩ lối lạc thường rất nghèo, cái nghèo cứ bám riết họ để dày vỏ hành hạ, và chính nhờ vậy mà lâu dài vẫn học nhân loại có được nhiều tác phẩm quý giá. Nói thế tuy không hẳn là sai nhưng ict kỹ và tàn nhẫn quá.

Tú Xương nghèo kiết nhưng lại sống theo cách phong lưu, phóng túng hinh hài, cháu nản vì thời thế dảo đên, vì xã hội, mủn rũa, thành thử đã nghèo lại nghèo thêm. Với bần tính hào hoa phong nhã, thi sĩ rất thích giao du và ăn tiêu rộng rãi. Một bước là 1 bước lên xe xuống ngựa, ông lại còn nghiệm đủ thứ «nghiên trà, nghiên rượu, nghiên cà cao lâu » và «hay hát,

hay chơi, hay ngồi khồng lồng ». Gia tài dồn dập khánh kiệt, 2 ngôi nhà ở Na U Đinh và mẩy mảnh vườn của ông cũ thân sinh đè lìa cung vào tay người khác :

Ai hỏi nhà ông tới

Nhà ông đã bán rồi

Lúc còn tiền, ông tìm xuống Hàng Thao, Phố Mỵ để hú hí với cô đầu. Ông đã thường ngủ đêm đó để sáng ra bị lấy cắp mất ô:

...Rạng ngày sang trống canh năm
Anh dày, em vẫn còn nằm tro

Hồi ô, ô mắt bao giờ

Hồi em, em cứ àu ở không thư-

Khi cạn túi, ông cũng không chưa được «dàn bà» là cái «lặng nhắng nó quấy ta». Thêm quá, ông vẫn mò xuống ăn chịu và chơi chịu, để cho bạn bè đứa ghẹo là :

«Vị Xuyên có bác Tú Xương
Quanh năm ăn quít, chơi lường

má thời
Chính ông, trong một bài thơ lự trào, ông cũng công nhận như thế

Vị Xuyên có Tú Xương
Đó dở lại ương ương.
Cao lầu thường ăn quít,
Thò dở lại cười lường
Ông sống phóng túng và ngông
đè lầm khi nghèo quá muộn
1 bài xin tác cũng không có
đinh phải làm lối tan tỉnh :
Xin tác này ráo điếc cả tai
Tiền thời không có biết vay ai
Mấy ơi, bán chịu tao vài bát
Đến mai tao trả một thành hai
Cái nghèo đã hành hạ ông và lối
lèo theo cả vợ con ông vào cảnh
lại quê chán nản :
Vợ hâm le ở vũ
Con tấp tênh di bời

Một luồng rách rưới, con như
bố, Ba chữ nghè: ngao, vợ chán
chồng
Cảm cảnh, chưa xót nhất cho
Tú Xương là khi quần áo rách hết
không có tiền may mới, mùa nực
vì phải đem áo bàng ra mặc :

Bức sوت nhung minh cứ áo
bóng

Tưởng rằng ốm dậy hóa ra
không

Cái thực trạng «bức sot» như
này mà ông vẫn giữ được thái độ
như lơ đãng, thản nhiên, đưa
tay đường rằng «ốm dậy...» thì
rõ thật !

Và 2 câu kết khiến ta ngậm
gió cho hoàn cảnh ông không ít :

Gần chùa gần cảnh ta tu
quách

Cứa Phật quanh năm chỉ
áo sông

Cứ trước nêu lên ý tưởng mâu
mẫn với thái độ thường nhật của t
hí, thái độ ác cảm với loại sự mờ
mị là 1 phần ứng tâm lý tất nhiên
nhà sinh bởi sự khao khát muốn
trái thoát khỏi cảnh nghèo khâm
cứu nêu cái mục đích thi phát
tượng: sở dĩ ông định di tu là
để tránh nghèo khổ chứ không
để vì say mê Phật pháp nhiệm
mầu. Cái ý niệm thi phát này hết
đau xót. Cảnh bần cùng của
Tú Xương đã nỗi bật, nó thâm
thường hơn cuộc đời của các tang
khô hạnh nhiều.

Tú Xương bị ma nghèo vật tên
như giặc táp vật cây.
khi Tết đến, người đời vui

sướng, thỏa thuê thi ông lại lo âu
chuyện van nơ, trốn nợ. Người
ta mua sắm bánh trái lợn gà dù
thứ trong khi trong nhà ông không
chạy đâu ra tiền, ông đã ngạo dời
nghĩ ra cách làm mứt rệp, mứt
rận ! Và mía mai nhất là trong
những ngày đầu năm thiên hạ đua
chúc nhau rồi tính toán những điều
tốt lành, hết giàu sang lại đến sống
lâu, lâm con. Lối chúc đó làm ông
sốt ruột và say cu lam, nhất là khi
đối chiếu với hoàn cảnh hiện tại
người tung và số phận long dong
của ông :

văn chương ngoại hạng quan
không chán

Nhà cửa giao canh nợ phải bồi

Ông cho chúc như thế là sáo,
nếu được như ý sở cầu thì bạc
vàng rơi vãi già có thể mồ nhật mà
ăn, đẻ nhiêu có lẽ đất chật phải
bồng bế nhau lên núi mà ở, lâm
người thợ lam người sang thi tinh
chuyện di buôn cối giã trâu, buôn
lòng at hẳn phát tài. Thấy người
chúc, ông cũng bất chước, nhưng
bằng những câu rất thực tế và rất
phũ phàng, mía mai :

Chúc cho khắp hết cả trên đời,
Vua, quan, sĩ, thứ, người trong

nước
«Sao được cho ra cái giống
người».

Tản Đà lao đao

Tản Đà cũng nghèo, nhưng ông
có thai độ thanh thản phóng khoáng
chứ không cay cú như Tú Xương.
Có khi ông lại như tự kiêu vì «được»
ngheo :

Người ta hơn tờ cái phong lưu
Tờ cũng hơn ai cái «sự nghèo».

Đầu tiên, Tản Đà là 1 ám sinh
nghèo kiết xác, tiếng cả nhưng nhà
thanh, phải sống tựa vào ông anh
là cụ Đốc học Nguyễn tái Tich trợ
ở hàng Nón. Ở đây nhà thơ của
chúng ta mê cù Ái Khanh con quan
phán họ Đỗ bán sách ở phố Hàng Bồ
và phải nhờ anh rè là ông huyện
Nế Xuyên Nguyễn thiện Kế mai
mối. Nhưng có Ái Khanh cùng
nguyễn phụ chí muốn có chồng,
có rè thi đỗ cử nhân ra tri huyện
thời, Vì thế Tản Đà phải dùng cái
bằng Ẩm sinh để thi vào trường
Hậu bồ. Và đùn khuya thi ở trường
Nam, Tản Đà bị «tố» vì không có
tiêu chí chợt nèo không biết khuôn

bài của
THIỆN CĂN

mẫu của quan trường đề trả lời
cho hợp một bài văn sách hỏi mèo.
Sau, thi sĩ đã ghi lại kỷ niệm đó
bằng 1 bài thơ :

Mỗi năm Hậu bồ một lần thi,

Lại đếnoran là bước khó
Minh ơi, ta bảo: «Có thi thi...»
Có thi thi.. phải chạy tiền dã
ý Tân Đà muỗi nói thế chăng ?

Sau đó Tân Đà hóa điên vì giận
nhà, giận đời, giận người yêu, giận
vợ giận vẫn. Về quê ở, tiền sinh
vẫn còn mê mè tinh tinh 1 thời
gian. Và khi tinh hồn lại là ngày
ông anh Nguyễn tái Tich tạ thế.
Tân Đà phải ra đời vật lộn với cơm
ác từ đây.

Buổi đầu, Tân Đà hợp tác với
Nguyễn Văn Vĩnh đăng văn trên tờ
Đông dương tạp chí, và soạn các
câu hát, xếp các tích hát cho rạp
tường Quảng Lạc ở Hải phòng, tiếp
đến là rạp Nguyễn đình Kao, rạp
Tháng Ý rồi đến chèo Sán Nhiên
Đài ở ngõ Sầm Công Hà nội.

Vài năm sau, Tân Đà được mời
làm chủ bút tạp chí Hữu Thành,
cơ quan của «Trung Bắc Kỳ Nông
Công Thương tương tế» và cũng
chỉ được nửa năm. Tiếp đó, tiền
sinh lập Tân Đà thư cục & phố
Hàng Gai để dịch và soạn sách. Kế
đến là xuất bản tờ An nam tạp chí,
viết cho Đông pháp thời báo, cho
Thần Chung ở Saigon, lại ra
An nam tạp chí, dịch Đường
thi cho báo Ngày Nay, chủ thích
truyện Kim Vân Kiều, dịch Liêu
trai, giữ mục thi đàn trong tiêu
thuyết tuần san cùng các tạp chí
của nhà xuất bản Tân Dân do ông
Vũ Đình Long chủ trương, sửa mấy
tập Văn Đàn bảo giám cho nhà sách
Nam Kỳ...

Sau khi cho tờ An Nam tạp chí
định bản hẫu, Tân Đà có thời lại
được sự cụ chùa Vũ Thạch Phố Giê
long và hòa thượng trụ trì ở Linh
Quang Tự Phố Nhà Chung Hà Nội,
mời cộng tác cho tờ Phật học tạp
chí «Tiếng Chuông Sông». Nhưng

cửa thiền dưa muối, lương nhà
chùa không đủ cung ứng cho thi sĩ
nên bắt đac dĩ tiền sinh phải già
cành già chùa sau số tạp chí thứ
nhất.

Tân Đà lúc nào cũng nghèo :

Cánh có nùi sòng, cung xóm ngõ
Nhà không gạch ngói, chẳng
gianh pheo
Ván thương rẽ ẽ coi mà chán
Trăng giờ ham mê nghĩ cũng
pheo.

Vì vẫn thương ở hạ giới rẽ ẽ
nên có lần Tân Đà đã nỗi lòng
định mang lên bán ở Chợ Trời ! Và
thực tế đã cho biết là « nghề thơ
chẳng đủ nuôi thi sĩ », nên có lần
tiền sinh đã phải mở hàng coi sổ
Hà Lạc để kiếm thêm tiền độ nhật.

Tân Đà không phải không biết
rõ cái giá trị của đồng tiền :

Đồng tiền ! Đồng tiền !
Sao em sắc xảo lại khôn ngoan?
Vừa xinh, vừa đẹp,
Vừa trắng, vừa tròn,
Chán chê nhà dân đến chồ quan
Quan yêu đê nhảy lên bàn,
Cò hồn nòng đỡ,
Cậu linh kêu van...

Nhà thơ miền Khê Thượng cũng
thấu triệt cái quan niệm thông
thường « có tiền mua tiền cũng
được » :

Đa tiền mới đa tình
ít tiền son phấn kinh.
Đi qua phố hàng giấy,
Trắng nhiều cô cũng xinh :
Mân minh !

Ái xui em lấy học trò,
Thấy nghiên, thấy bút những
lo mà gầy !

Người ta đi lấy ông tây,
Có tiền có bạc cho thầy mẹ tiêu.
Tâm vàng cho thám nhân
duyên,

Cô kia trắng nõn không tiền,
lấy ai ?

Đồng tiền có sức mạnh vạn nǎng
cho něi ở đời này người nào không
có nó tất sẽ bị gặp nhiều cơ cực,
khốn đốn :

Trong trán thế cảnh nghèo là

khô
Nỗi sinh nhai khổn khổ qua
ngày

Quanh năm gạo chịu, tiền vay
vợ chồng lợt tinh hóm ráy hóm

mai

Áo lành rách và may đắp điểm
Nhà ở thuê chật hẹp quanh co.

Và phủ phàng nhất đối với thi
sĩ là không có tiền thì thơ không ra
Ước sao tháng tháng săn tiền
Tiêu nhà cứ tháng ta liền đóng

ngay.
Rồi ra thơ nghĩ mới hay

Tri âm ai đó mới say vì tình
Hôm qua chưa có tiền nhà,

Suốt đêm thơ nghĩ chẳng ra
câu nào

Đi ra rồi lại đi vào
Quần quanh chỉ tốn thuốc lào

vì thơ

Nguyễn văn Vĩnh chật vật

Thời kỳ làm chủ bút báo Trung
Bắc Tân Văn và Annam Nouveau
ông Vĩnh phải lo giải quyết rất
nhiều việc, lo chống Phạm Quỳnh,
lo «chơi» lại thực dân Pháp và
nhất là lo có tiền trả nợ. May mắn
hàng thúc dù quá, dọa tịt thu tài
sản. Viên thống sứ Pháp đã ngỏ ý
muốn giúp ông tiền bất cứ lúc nào
và bao nhiêu cũng được, miễn là
ông tạm gác ý kiến đả kích Pháp
và ngừng chống nhà Vua. Pháp lại
hâm tim cách đóng cửa bảo và ép
các ngân hàng đòi nợ. Nhưng trước
những dụ dỗ và hăm doa đó ông
vẫn 1 lòng thà chịu khổ sở, thiêu
thốn, hiền nghèo chứ không chịu
viết người Pháp hay vì tiền của
họ mà thay đổi lập trường, chí
hương.

Bầu năm 1936 khủng hoảng kinh
tế, ông Vĩnh thất bại, tất cả sự
nghiệp đã cầm cho Crédit Foncier
bị tịch thu. Tháng 2 năm năm đó,
ông cùng với 1 người bạn Pháp là
Clément sang Lào. Mục đích ông
đi là vừa trốn nợ vừa tìm vàng.
Mở vàng định tìm cách Tchepone
3 ngày thuyền.

Hai tháng sau, ông trở về nhà
thì sức khỏe đã giảm sút rất nhiều.
Và khi được tin tòa xử « bị tù vi
nợ », ông băng lóng ở tú để có thời
giờ viết văn, nhưng bà Suzanne là
kết thất của ông (hiện bà đang sống
trong 1 trang trại gần suối Lò Ô B
Hòa) khuyên ông nên trốn tránh.

Ra đi lần thứ hai, ông từ Tchepone
lên mỏ vàng vào giữa tháng
4. Sức khỏe yếu hẳn, mỗi ngày 2,
3 lần tiểu tiện ra máu do xâm, da
vàng và gầy tốp.

Ngay 1.5.1936, ông Clément đưa
em kinh něi, nhưng anh em thường

đóng xuống thuyền đúc mộc định
chở về Tchepone chữa bệnh, nhưng
6g chiều hôm đó trên khúc sông
thuộc phạm vi làng Ban-Sau-Khuê
ông đã trút hơi thở cuối cùng trên

thuyền.

Vũ trọng Phụng kiệt sức

Vũ trọng Phụng rất nghèo, là
không có vợ con để bón bảm đỡ.
Họ Vũ viết van đề nuôi bà
và mẹ già là những người không
thể kiếm ra tiền. Vì thế nhà này
rất ít tham gia vào những vui
hát xướng, rượu chè, thuốc xá...
chỉ ngồi uống nước, hút thuốc là
một mình và viết bài.

Vũ Bằng, trong « Bốn mươi năm
nói láo » đã có những nhận xét về
Vũ trọng Phụng như sau : « Phùng
cái tài đặc biệt không
bèo đà đánh bạc là gì mà lập
phóng sự đầu tiên viết cho báo
Nhật Tân, anh dám đề cập đến ván
đè bạc bịch... ». Cũng thế, đọc truy
« Số Đỏ », ai cũng tưởng Phụng



một tay ăn chơi sành sỏi khéo
tiếng mà lại «đèo» là khéo nữa,
nhưng sự thật trái ngược hẳn
trong tất cả anh em quen biết.
Phụng có lẽ là người «chán chí
hộp» nhất, hiền lành nhất mà tương
đối cũng đạo đức nhất. Tiêu ph
hay chơi bời gì, anh tính toàn
từng đồng xu, không phải là «
chẹo », nhưng chính vì anh ph
đứng mũi chịu sào lo cho cả nhà
trong đó có một bà nội già và
bà mẹ già, đồng thời lo sao
đành dùm được ít tiền lấy vợ, hàn
cô con nối dõi.

Phụng sống một cuộc đời bi
đao, khiêm nhường, coi việc
cũng là thường và không bao giờ
tố ra ngạc nhiên hay lo sợ qua
trên. Không có tiền thi không làm
anh không hỏi vay của ai bao giờ
mà cũng ít phản nản với ai nào
minh khố.

Đó là một đức tính làm cho anh
em kính něi, nhưng anh em thường

phung nhất về điểm dù khổ đến
thế nào : Phụng cũng chung thủy
như nhất.

Lúc Phụng được 18, 19 tuổi đã
phải đi làm cho nhà in IDEO kiêm
mỗi tháng mươi hai đồng bạc để
về nuôi bà và nuôi mẹ. Vì không
không đủ sống một phần mà cũng
vì thích viết truyện ngắn để bán
cho tờ Ngọ Báo và Công Thơng.
Về sau này, Phụng mòn mỏi đi 1
phản lớn cũng là vì thừa đệm thức
hôm để viết cho nhiều báo như
Tiểu thuyết thứ bảy. Tiểu thuyết
hết nản, Hà nội tàn ván, lấy tiền
nhưng cuộc sống của anh ở bên
ngoài đối với những người lạ, không
cô vé git vắt vả, trái lại, anh lại ra
rất dâng nhàn nhã, ung dung là
khác. Khi viết anh phủ phục xuống
giường như con voi, mắt hiếng
hỗn đẩn mà lười thi le ra như con
thần lẩn, có khi vừa viết vừa chửi
thì sao minh lại khổ đến thế này
cứ phải viết mì si eo tiền sinh
sống ».

Bây giờ Phụng ra người thiên
cõi, nh cõi đèn anh, người ta thường
kể lại một câu nói của anh : « Nếu
mỗi ngày tôi có 1 miếng bít tết để
đè bát bịch... ». Cũng thế, đọc truy
« Số Đỏ », ai cũng tưởng Phụng

Nhà viết phong sự lớn nhất VN
Thiên Hư Vũ trọng Phụng đã chết
vào năm 37 tuổi, chết về bệnh phổi
do cuộc sống quá cơ cực gây nên.

Thâm Tâm, Trần huyền Trần Nam Cao xác xơ.

Bà vẫn thi sĩ này cũng đều phải
trái qua 1 cuộc đời bần bách hàn vi.

Tác giả « Bốn mươi năm nói láo »
đã có những kỷ niệm và cảm nghĩ
về những người này. Về Thâm
Tâm, ông viết :

Thâm Tâm lúc ấy ở Nhà Diêm
với đại gia đình. May em gái anh
sống về nghè đóng sách mướn cho
các nhà xuất bản, kiêm án chật vật.
Được đồng nèo, anh chỉ mang về
cho gia đình được một ít, còn lại
phải thù tiếp trả lại anh em, nền
trong nhà ít khi có đủ tiền tiêu.
Mặc dầu suối trong thời kỳ tôi đi
lại chơi bời với anh, Thâm Tâm
không hề than thở với tôi một lời
nào, nhưng ai cũng biết các em
anh phải vay mượn thêm mới đủ
ăn, mà ăn không đủ chất bồ cũng
như Phụng vậy. Cơ lě cũng

vì thế, Thâm Tâm thường
phải vay trước tiền của nhà báo.
Một hôm không hiểu vì nguyên
như gi, ông Vũ định Long chủ
nhà Tân Dân ở phố hàng Bông từ
khước và bảm Thâm Tâm : « Ông
không nên vay thi hơn ». Thế là
Thâm Tâm đứng dậy liền, móc túi
còn bao nhiêu mời anh em đi uống
rượu hết và anh uống thật say rồi

độc thoại : « Không cho vay thi bảo
là không cho vay có được không,
tại sao lại nói ông không không
vay thi hơn ! Thế nào là hơn ? M tại sao
lại hơn ? Hơn cái gì ? hổ khỉ ! »

Sau đó, Thâm Tâm đi kháng
chiến, và đã mất rồi. Anh là 1
người « đa bất mãn hoài », nhưng
lì lì không nói, bao nhiêu oán hận,
tủi hồn đối với tổ chức xã hội lúc
bấy giờ đều gói ghém vào trong các
truyện ngắn và các bài thơ tuyệt
diệu.

.. Con Trần huyền Trần sống
heo hút trong 1 cái chòi đánh cá
bắc trên sông để làm thơ và viết
truyện. Truyền thi hay mà thơ thi
tuyệt, nhưng thường thường mồi
gặp nhau. Nam Cao vẫn bén lèn
thẹn thơ như thế, tóc vẫn bờm
như thế, mà tâm tính vẫn hồn
nhiên như thế. Không biết hút
thuốc lá; vẫn không uống rượu.
Cả đời chưa đọc truyện Tam Quốc
bao giờ. Nhân có 1 bộ Tam Quốc
do Phan Kế Bính dịch, nhà in Lê
văn Phúc ấn hành, tôi thấp một
ngọn đèn dầu, bùi mìn xuống. 2
anh em cùng đọc. Lần thứ nhất và
cũng là lần duy nhất, tôi thấy Nam
Cao cười lớn tiếng lúc Tao Tháo
giết Lã Bà Sa..

Bạn đọc vừa lướt qua bản ghi
sơ lược những nhà văn, nhà thơ
lớn VN bị tiền vặt. Trong 1 dịp
khác chúng tôi mong sẽ được trình
bày tiếp về trường hợp nhà văn
Lê văn Trương, các nhà thơ Đinh
Hùng, Nguyễn Tố cũng như 1 số
danh nhân khác đã sống và chết
nghèo trên mảnh đất miền Nam cõ
iếng la sung túc giàu có này.



Lần thứ nhất, gặp Nam Cao,
tôi có cảm tưởng anh là 1 người
hiền lâm, tử tế. Tôi có cảm tình
hiền, và tôi lấy làm lạ sao giữa th

nói chuyện với Đầu Gối

KHA TRẦN ÁC

Tuyên chiến

Thay báo Đời bị tịch thu 112 tờ từ 3 số vì những lý do không thành lý do Chu Tử hỏi họp anh em tòa soạn, tuyên bố :

Họ không muốn cho mình sống, nhất định diệt mình, chả nhẽ mình lại chết một cách không kèn, không trống, chết vì bị tịch thu hoài, hết mè nò cả tiền mua giấy, thì chó đẻ quá. Minh có chết thì cũng phải chết cho oanh liệt. Trước khi chết, mình phải phá thai cho đã đời. Vậy từ giờ phút này, tôi tuyên bố bắt đèn xanh, thả dân ai muốn chửi bới, tố khô bất cứ ai, bất cứ cái gì, thi cứ việc mèn cho khoái. Riêng về phần ông chính quyền, ông Thông Tin thì tôi xin lãnh phần tuyên chiến.

Tâm lý con người thật kỳ quặc. Trước kia, thấy Chu Tử có vẻ « xây dựng », có vẻ ôn hòa, nhin nhục, anh em tòa soạn đều hậm hực cho rằng Chu Tử « rết », nhưng tới khi thấy bắt đèn xanh anh em lại lên giọng ôn hòa, can Chu Tử « đừng vội nóng ». Chỉ có hai người hường ứng là Uyên Thảo và Đầu Gối. Uyên Thảo nhận đối diện với báo Đời Điện, còn Đầu Gối thì mờ chiến dịch tố khô bọn đầu cơ tôn giáo, bọn cổ đạo, thày chùa khuynh tả đầu già, cũng như bọn cổ đạo, thày chùa khuynh hữu bần thiểu. Đầu Gối long trọng tuyên bố :

Cả hai bọn này đều nhơ nhớp, ghê tởm, dảng đảnh đòn. Tôi xin kể vài 1 sự kiện có thật để дẫu chứng. Trước hết là bọn cổ đạo, thày chùa khuynh hữu bần thiểu. Trong dịp Tết vừa qua, một

người bạn của Đầu Gối, lăm le ra ứng cử Hạ viện năm nay, tới nhờ Đầu Gối đưa lời thưa một ông linh mục ở gần ugá ba ông Ta, đề nhờ ông ứng bộ. Đầu Gối rất ghét cái trò bao cử, gởi thiêu, nhờ và lăng nhăng nhưng vì người bạn năn nỉ, Đầu Gối miễn cưỡng đi. Ông cố đạo tỏ vẻ hoan hỉ nói với người bạn của Đầu Gối :

Ông là người sạch. Ông era là phải tội hứa sẽ ứng bộ hết mình HV lúc bày giờ làm nhem quá. Không nói đâu xa, mấy ông dân biểu ở đơn vị của tôi, ông T, ông K., do chúng tôi đưa ra, cũng bão qua cõi. Kỳ này họ đứng có hàng túi ứng bộ. Tôi đã dứt khoát từ tay. Tôi chỉ ủng hộ những người sạch như ông.

Người bạn của Đầu Gối tưởng bở, cam on rồi rít ra về thơ thoi hàn hoan. Nhưng chỉ ba ngày sau, ĐG được tin là ông dân biểu T... đã mang 1000 bao xi măng tới biểu

ông cố đạo để ông xây nhà thờ, ông dân biểu K. thì lại kinh hãi một cái

may lạnh tới tay lấp mây lạnh vào phong ngủ của ông cố đạo. Và ông cố đạo hết chửi hai « thằng » dân biểu rồi, vì không những hai ông dân biểu biểu xi măng, biểu

mây lạnh hai ông còn đặt cọc cho cha mỗi người một số

tien 300 ngàn đồng, về vụ bầu cử sắp tới, và cha long trọng cam kết rằng dù trời long, đất lở, dù Chúa Jesus có nói cosa thích nõi chàng nữa, ché « cung làm cho các con » ac với số phiếu trời hồn kỵ trước là đang khóc... Sự thật là thế, sự thật là các con chiên, các phật tử đã bị các thợ, các cha bán đang là phiếu của mình từ khuya

rồi. Phải mỷ mắt họ để họ nhìn thấy sự thực về những kẻ lãnh đạo tinh thần của họ. Còn các ông cố đạo, các ông thày chùa khuynh tả đón gió thi lý kỷ mắt dày lam. Đầu Gối biết 1 ông cố đạo khuynh tả rất ư là tiến bộ, mỗi ngày đớp vài ký lè, nhо, táo, chim gai rất thèn sầu quỉ khóc. Cho đế 1 nỗi là con gai bày giờ thích caim sur cố làm, vi. không những sư, cố trẻ khỏe, làm tiền, lại dại gai hơn ai hết. Kè ra thi ông ta chim gai, đớp nhо táo cũng chả sao. Đang này, ông vừa đớp, vừa chim gai, vừa đòi rút các chiến sĩ ở Hạ Lào, vừa ca ngợi miền Bắc, coi miền Nam toàn một lũ ăn cắp, ăn trộm đớp hít, tham nhũng, bẩn thỉu, chỉ một mình ông ta là sạch, là tiến bộ. Đối với ông ta, Đầu Gối nghĩ tranh luận cũng bằng thừa, chỉ nên thiến cha cái « đế » của ông ta, các bạn nghĩ sao ? Nhón Hả thúc Nhơn, anh em thương phả bình ở đầu mà không làm dum Đầu Gối việc « hàn đao » này.

Bất hủ

Câu nói bất hủ nhất tuần này nhất định phải là lời ô. Tòng Ngọc trả lời sự chất vấn của các nghị sĩ về sự tăng thuế : « Ra mà hỏi Lê Duẩn ».

Mọi người đều « ché » câu nói của Lê Duẩn là vô chính trị, là lý lوم nhưng riêng Đầu Gối, thì Đầu Gối khoai, phúc thực tinh. Chưa bao giờ Đầu Gối được nghe một nhà lãnh đạo miền Nam tuyên bố một câu dảng dảng tiễn bát gạo như rú. Chỉ tiếc là bộ mặt ông Tòng Ngọc hơi hẫu tài, nếu không Đầu Gối đã ôm ông hôn đê tỏ lòng ngưỡng mộ. Không phu Đầu Gối viết miề

mai đầu. Chiến tranh thi phải khô phải điều đứng. Mà dân miền Nam thi đã lấy gì làm khô, so với dân miền Bắc, gia đình thường thường bắc trung nào cũng có tủ lạnh, có tivi, còn đòi gì nữa. Nếu chẳng may Đầu Gối làm Tổng thống, Đầu Gối con bát dân phải khô gấp nghìn lần hiện tại. bát dân đóng góp gấp nghìn lần hiện tại. Theo lời tiết lộ của ông Tòng Huệ trong buổi điều trần tại T. viện thi trong hàng ngàn bác sĩ hành nghề, nhưng chỉ có 265 bác sĩ chịu khai và chỉ 144 bác sĩ chịu thuế, còn bao nhiêu trốn thuế hết. luật sư cũng vậy, chỉ có 75 vị chịu khai và chỉ có 18 vị chịu nộp thuế, được số chỉ có 320 vị chịu khai 53 vị đóng thuế. Như thế miền Nam quả là thiên đường của các bác sĩ, luật sư, được số rời còn kêu ca vào khô nào, có khô là chí khô giới quân, công. Cai chó đế của m. Nam không phải ở chỗ dân khô, mà ở chỗ bát công, kè không đóng góp thì không những không đóng góp xương máu, mà tiền cũng không đóng góp, còn kê phai hi sinh thì hi sinh tất cả từ xương máu đến vợ con, tuốt luốt. Cho nên bảo tại dân biểu nghị sĩ, tri thức luật sư ra hỏi Lê Duẩn là chí lý lam. Không những bảo họ ra hỏi Lê Duẩn mà còn nên trực thăng vận tất cả ra miền Bắc cho họ chung sống với Lê Duẩn là yên phần mő.

Không! Không! Em không còn yêu anh nữa

Hôm qua Đầu Gối phỏng vấn PTT Nguyễn cao Kỳ. Dưới đây là nguyên văn các câu hỏi và trả lời.

thơ đời

TIỀN ƠI, CHÀO MÌ !

Tiền ơi, mi trốn nơi đâu
Sao ta tìm kiếm bạc đầu chưa ra
Lòng ngơ ngẫn, thiết tha thương
Nhớ thương tiễn biết thuở nào
Tìm em theo vết sổ đuôi
Lầm khi tưởng thấy nhưng rồi lại không

Đã mỏi mệt chờ trong từng phút
Đã nhiều phen mừng hụt thêm đau
Đời ta ngô trước nhìn sau
Thiếu em thành thử ngóc đầu chặng lên

Nào cố muốn ăn trên ngồi trước
Nào nồng chí tiền nước bạc rường
Chỉ cần ba chén cơm lưng
Mỗi ngày hai bữa cầm chừng sống qua.

Giản dị thế, thế mà vẫn hồng
Bởi thiếu tiền hy vọng tiêu tan
Tương lai đêm tối buông mòn
Cuộc đời toàn những chấn than nỗi dài.

Trần hưng Đạo, chúc ngài chân ghét
Ghét nhà thơ hạng bét văn chương
Cho nên bắt phải cùng đường
Cho nên lánh mặt chẳng thương chút nào.

Ngày chạy kiem lao đao lận đận
Cuống lên rồi lẩn quần loanh quanh
Đêm về giấc điệp nấm canh
Nằm mơ lại thấy rành rành một ôm.

Chợt tỉnh mộng nghe buồn da diết
Nghĩ ngày mai chưa biết tính sao
Bỗng nhiên lại muôn đi vào
Hồn chìm trong giấc chiêm bao hoài hoài

Đừng tình nữa dù mai trời sáng
Nhưng đời ta chặng vọng chiều hồn
Tỉnh rồi, thực tế ác ôn
Làm cho đau đớn linh hồn, tiền ơi.

TÚ KẾU

TIN MỪNG

Xin chia vui cùng anh chị PHẠM XUÂN NINH và chúc
hai cháu :

Phạm Hoàng Chương
Phạm Quỳnh Mai

trăm năm hạnh phúc

TÒA SOẠN TUẦN BÁO ĐỜI



Ký sự chiến tranh Hạ Lào

Mũ nâu đánh trận biên người tại Hạ Lào

MAI PHƯƠNG

10 ngày sau khi Việt quân vượt biên Cộng sản phản công lần đầu bằng biên người vào các vị trí LZ Ranger do Tiểu đoàn 39 BĐQ trấn giữ. Sau 2 ngày, hơn 700 xác địch bỏ lại quanh đồi 583 và 602 trong khi TD 39 rời khỏi vị trí với hơn 200 thương vong. Đây là câu chuyện đồi 583 do Tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Khang kể.

Cách Lao Bảo lối 10 cây số về hướng tây bắc là đồi 583, một ngọn đồi trọc thoai thoải dốc vì đá huyền vũ bị mưa gió xói mòn từ lâu đồi đã xoa tròn các đỉnh nhọn trên vùng cao nguyên phía đông Tchepone này.

11-2

Ba ngày sau khi mở màn chiến dịch Lam Sơn 719, 460 mũ nâu thuộc Tiểu đoàn 39 băng trực thăng xuống đinh đồi 583 với nhiệm vụ tiếp ứng và san sẻ cho Tiểu đoàn 21 bạn nằm trên trực tiến quân Công cách đây 2 cây số. Cả 2 tiểu đoàn thuộc Liên đoàn 1 BĐQ mà bộ chỉ huy hậu cứ đặt tại đồi 956 cán lèn đường ranh giới Việt Lào dưới danh hiệu căn cứ chiến đấu Phú Lộc.

Đường mòn cung cụ lượn quanh chân đồi 583. Khác đường này vừa mới ủi xong 3, 4 tuần trước đây. Nét dao phat vào cây cổ hai bên đường chưa khô nhựa. Lá rừng rơi rụng ven lô loáng thoáng màu xanh tươi. Vết bánh xe molotoba đậm nét trên đường và vết xích sắt hàn mạnh lên tiết lộ sự có mặt của xe tăng trong lực lượng địch quanh vùng. Tài liệu lượm được trong hầm địch mấy ngày sau cho biết lực lượng này là hai trung đoàn 88 và 102 thuộc sư đoàn 308 BV.

Cạnh đinh đồi 583 về phía đông có một đinh cao đến 602 thước nhưng nhọn và hẹp. Tiểu đoàn phải đợi 1 đến 2 giờ trên cao điểm 602 này và

cắt đại đội 4 chiếm lĩnh một ngọn đồi nhỏ đồi Xứng về phía tây làm thế ỷ đắc. Đồi này ngàn cách với 583 bằng một dòng suối. Còn lại hai đại đội 2 và 3 đóng với Bộ chỉ huy Tiểu đoàn trên đồi 583. Nhận được lệnh từ thủ vị trí của Tư lệnh liên đoàn từ ngày vượt biên, mũ nâu 39 cật lực đào hầm cho thật sâu và đẽo cây rừng to làm xà chống đỡ hàng thước đất đỗ dày trên mái hầm chống xuyên pháo 122 ly của địch. Giao thông hào quát quẹo chi chít hoàn thành mau lẹ vì mỗi khi viễn kinh địch ngâm thấy bóng mũ nâu trên đồi là gởi vài quả pháo tới ngay.

11-2 – 17-9

Áp lực của địch bình thường : bắn súng và lè tê vài chục quả pháo rơi xuống đồi. Trực thăng tiếp tế chuyên thương xuống đều 5 đến 10 chuyến mỗi ngày. Các trung đội trinh sát và viễn thám tung ra quanh vùng kiểm được 65 xác địch bị pháo và B52. Phác giác 4 hầm kho hàng địch ven đường ông cù. Lượm vài khẩu 57 và 37, máy điện Nga, vỏ molotoba và vỏ xe thô... gửi về cho Lan Đài ở Phú Lộc. Phả nổ các kho hàng : tiếng nổ hàng 4, 5 tiếng đồng hồ. Một buổi sáng, pháo ta rơi vào 1 hầm lựu đạn của địch : khói nước mù rì rụa. Phải deo mặt nạ cả ngày dài.

Ngày 17, hệ thống bổ phòng trú ẩn và giao thông hào xong xuôi. Vận mạng tiểu đoàn trong cả vào

đây. Các hầm đạn được phân phối mỏng giữa pháo địch rơi phải.

Các trù truyền tin, dây trời đã nguy trang đầy đủ, 583 và 602 trông phẳng phiu như đồi trọc, mặc dù loang lổ từng vệt đất cát. Mọi sinh hoạt ở dưới hầm và giao thông hào.

Chiều 17, pháo địch tăng dần đến hàng trăm quả. Lô mìn thêm nước gấp rút từ các khe suối ở chân đồi. Rút các toán viễn thám về. Gọi xin thêm đạn dược. Tăng cường các toán tiền tiêu ở quanh chân 583.

18/2

Nhận thêm nhiều đạn tiếp tế. Pháo địch tăng dần tới ba bốn trăm viên. Điều chỉnh tọa độ lại với các pháo đội bạn ở 21, ở Phú Lộc và từ đó về các căn cứ hỏa lực yểm trợ xa hơn, các khẩu 200 ly ở Lao Bảo, Làng Vei.

Buổi chiều, pháo địch tăng rõ rệt. Địch ngõe đầu lén được. Slick tai thương không đáp nổi. Một Uzi Mỹ rơi ven đồi khi cố đáp xuống. Nhái được Trung sĩ Fuji, bị thương nhẹ mặt, vai, lưng. Cứu cấp cho anh medivac này.

19g, địch pháo như mưa. Giai đoạn «tiền pháo» tới rồi, 700 quả rơi xuống 583, 602 và vị trí phía đông cũng vậy,

20g, địch xung phong lên 602. Biên người địch vượt bắc mìn và lựu đạn bảy tần lên. Đại đội 4 té liệt ở vị trí đồng và Bộ chỉ huy 39 bị cầm chân trên 583 và 700 tên địch tiếp từ phía đông tới. Túy Hoa chỉ huy đại đội 1 từ chiến giữ cao điểm 602 mũ nâu từ các hầm và giao thông hào lấy cờ liên tiếp và quạt đại liên như múa báu xuống trước mặt. Địch xung phong 10 đợt liên tiếp.

24 giờ. – Đại đội 1 bỏ 602 chạy về phía 583, bộ chỉ huy 39 tung ra 2 trung đội sang tăng viện gấp đại đội 2 trong thung lũng quay lui cố đánh lại 602.

19.2

04 giờ. – Lấy lại được phòng tuyến thứ hai trên 602. Mũ nâu đã bị thương 15 mất 2 trong khi biền người địch mất 200 tên là ít.

05g. – Lại mất phòng tuyến thứ 2. BV tràn ngập sao điểm 602.

Đại đội 4 và 2 trung đội tăng viện được lệnh rút bỏ hẳn 602, cùng lúc đại đội 4 rời bỏ vị trí phía đông lui về 583.

7 giờ, trời sáng rõ dần, sương mù thưa thoát. Phí pháo yểm trợ bắt đầu gia tăng dày nát 602.

8 giờ, cả 2 đại đội 1 và 4 lại được tung ra phản công đánh lại 602. Không xuể. Đạn địch từ các giao thông hào bắn ra như mưa. Giao thông hào vững chắc của ta làm cả tuần nay. Súng lớn của địch trên 602 trực xạ. Phi cơ toàn dụng từ phút này. Ba Phantom đột đầu lao xuống cày nát mặt sườn đồi 602. Hai Phantom nữa đi một đường cày tiếp phía tây. Từ đợt thứ ba là pháo liên hồi từ Phú Lộc rót về, 602 sắp bị xóa nhòa với hai tiểu đoàn địch.

10g – Hàng ngàn địch bát đầu bò lên sườn phía đông 583 trong khi pháo của địch nã liên miên bất tận xuống. Bốn phương tám hướng đều có pháo địch

rót về 583, 82 ly, sơn pháo 57, đại liên 32 ly và 12,7 quay một vòng tròn quanh 583.

12g – Tình trạng khá tuyệt vọng. Trời xấu không còn máy bay chỉ có pháo bạn tiếp tục.

Địch chiếm được vòng rào đầu tiên ngang sườn 583. Mũ nâu quạt đại liên như mưa và đại bác 57 ly không giật của hai hạm Loan và Huyền thực không mồi vào các đợt xung phong.

Chưa mũ nâu nào mất nhưng lối 60 bị thương rồi.

14g – Địch tràn biển người lên sườn phía đông bắt thành vi 2 khẩu 106 và 57 ly của 39. Hai hạm Loan – Huyền chạy viet dã trong các giao thông hào để hạ thủ từng tờ kiến địch quàn llop ngáp trên các sườn đồi, không cần nhắm.

Hầm hổ bố phòng thật tốt, đạn 105 của địch không xuyên nổi... Mũ nâu quạt mỏi tay vì địch thi thần lao thẳng vào họng súng. Nhưng không có tiếp tế nào hết, trời vẫn xấu qua. Đạn voi dàn. Hơn 100 con bị thương rồi.

17g – Địch tràn biển người đồng loạt cả 4 phía. Vô hiệu 105 và 57 ly của 39 hạ hết lớp này đến lớp khác. Lựu đạn ném mỏi tay.

18g30 – Địch pháo mạnh khủng khiếp iến đầu 39. Pháo ta cũng ngăn chặn súng Bộ chỉ huy.

19 – Địch xông thẳng về hướng Bộ chỉ huy. Vẫn vô hiệu. Pháo của TD 21 từ 2 cây súng nam bat đầu bắn trực xạ yểm trợ cho 39.

20g – Địch xung phong từ 4 hướng sườn đồi – 3 đại đội ở phía đông, 2 phía tây, 2 phía bắc và 2 phía nam. Nghe hệ thống mìn nổ dồn khắp các bắc. Claymore nổ tung hướng xuống đồi bật cháy các bom lứa. Vòng rào lửa quay lấy phòng tuyến phía đông, phía sườn thoái dốc nhất. Thủ pháo địc nổ àm 1 nhưng không tàn phá máy. Không có tiếng kèn trống nào. Chỉ nghe hô xung phong ráo riết.

Đay cả pháo là dữ nhất. Pháo của ta trực xạ từ đinh 583. Máy khâu 103 và 57 thời đều đều giap vòng phòng thủ.

Mũ nâu vừa bắn vừa húp tí trái cây hộp. Không ai buồn ăn cơm súp với ruốc.

Ngày 20-3

08g30 – Địch vượt được tuyến phòng thủ phía đông.

Như vậy là đã có hai đại đội địch thi thần trên bắc mìn và bom lứa ở sườn đồi này. Hỏa lực mũ nâu

ĐÓN ĐỌC :

BAY TRONG HOÀNG HỒN

truyện của PHÙNG NGỌC AN

từ Bộ Chỉ huy bắn ra như đạn lựu, địch nằm im một chỗ trên tuyến đồng sau mấy đợt xung phong mới, không anh nào tiến nồi ba thước. Lính địch, trẻ, tay cầm thủ pháo ngã xuống rào rào, thủ pháo nổ ãm ỉ tại chỗ.

Mũ nâu bẩn mài. Tuyến địch tối lui giữa hai phòng tuyến thưa. Trời tối mù. Hỏa châu không soi rõ bao nhiêu. Địch dồn hết về tuyến đồng nhưng không tiến lên nồi.

12g30.—Địch vẫn chiếm tuyến đồng. Đại đội 1 và 3 với đạn, mũ nâu chỉ còn đạn đất lựng. Đã có 150 con bị thương. Tin mừng: Phú Lộc báo có trực thăng sắp tới.

14g.—Trời tối hơn. 4 cobra tối bắn rốc kết như mưa như bão xuống sau lưng địch. Phản lực nhào xuống liên miên: tuyến đồng địch chiếm bị cây nát như dao băm, bụi cát đất mờ mịt. Áp lực địch đè lên đỉnh đồi 583 giảm dần.

15g.—Một U ti ti Mỹ nhào xuống đỉnh đồi. Fuji và 3 mũ nâu hặng nhất với 2 nhẹ nhảy lên dustoff chuyền thương này. Mũ nâu lạc quan hơn, một số lòn khui đồ hộp ra lấy sức lại. Chỉ ăn toàn trái cây hộp. Cơm gạo gì giờ này.

16g—Áp lực địch với hẳn. Pháo nhẹ dần vì máy bay quần thảo một vòng 360 độ quanh đồi từ 2g nay. Phú Lộc báo tin không có tăng viện và tiếp tế mới. Quyết định rút lui về đồi của tiểu đoàn 21, 2 cây số hướng nam. Phải vượt hai ngọn suối với tất cả các con bị ti ơng. Còn mấy chục xá bạn phải mang đi hết.

Đại đội I mở đường. Tháng 2 tử thủ cho bạn lui. Tháng 3 tháng 4 với hơn 100 binh sĩ còn mạnh chia nhau khiêng 51 xác bạn và diu 180 đồng đội bị thương. Anh nặng cõng anh nhẹ diu nhau. Chỉ xài có hòn chục băng ca. Vất cả ba lô ở lại, hai vai hai súng mà diu nhau đi.

Lần xuống đồi phía tây dốc đứng, vượt ngọn suối đầu đi qua vị trí đại đội 4 đồng mây hôm trước. Tới giáp ngọn suối thứ 2 gặp 1 đại đội của 21 băng rừng đi đón. Biển lửa trên 583 giúp đại đội che mặt hậu rút đi êm thầm không chạm địch. Pháo ta làm việc khá.

Giới thiệu

Chúng tôi vừa nhận được cuốn:

Thuật trị nước tại Liên Sô

của Merle Falnsod

do Đặng Tâm dịch sang tiếng Việt

Xin các ơn dịch giả và trân trọng giới thiệu với bạn đọc 1 cuốn sách có giá trị cao về mặt tư tưởng cũng như về dịch thuật.

ĐỜI

18g30—Toán đầu về tời 21. Gặp lại anh chàng Fuji. Hoa ra trực thăng tần thương anh ta và 5 mũ nâu hồi trưa vừa khuất 583 thì bị kiến lửa địch bắt được về tời 21.

Lực soát dọc đường một đùm xác Công quân cạnh vị trí đại đội 4. Nhận ra giấy chứng minh thư của hai đại úy Hà nội là Đặng cao Tri và Hoàng tuấn Lâm. Lượm thêm được 1 chứng chỉ tại ngũ do Bộ Tư lệnh BV cấp cho Trung tá Ngô thế Lương.

Biển lửa vẫn vang dội từ 583 cho đại đội 2 rời chốt.

22g30—Đại đội 2 về đến 21.

Mất 8 tiếng đồng hồ chuyền quân trên 2 cây số, vượt 2 ngọn suối, đồ 1 cái dốc đứng phía tây 583. Không chạm địch cũng không bị pháo. 200 anh chiến đấu được đưa lợt 200 anh thương vong về đến vị trí bạn. Kiểm điểm mất tích 26 người, Chắc là mất xác vì pháo nổ ngay trên đầu hay xuống miệng hầm. Suốt 3 ngày qua, toàn thể Bộ chỉ huy còn nguyên vẹn với 4 đại đội trưởng. Có 1 chuẫn úy hy sinh.

Ngày 21, 22-2

Trực thăng di tản 181 thương binh về Đồng Hồi. Rồi về quân y viện Duy Tân Đà Nẵng.

Ngày 23-2

Toàn thể binh sĩ khỏe bay về Phú Lộc. Một ông Hiệp khác khỏe càng khác khỏe thèm. Mũ nâu có thêm một đồi máu tại HL. 10 ngày trước cũng tại đây cả trung đội viễn thám sát trở về yên lành lại hậu cứ chiến đấu sau khi đập lại 1 đại đội BV tan xác trên đỉnh 966 sau đó đổi tên là là Đồi Mau.

Ngày 25, 26-2

39 về đến Đồng Hồi, trình diện bộ chỉ huy Tiền phong. Một trời Hầm Nghi và các sĩ quan cao cấp ngạc nhiên khi thấy toàn thể bộ chỉ huy 39 BDQ xuất hiện đầy đủ. Cảm tưởng là 39 bị ephoi áo coi bộ khá loan truyền.

Ngày 29-2

Có phái đoàn Tổng cục Chiến tranh Chính trị thăm đón. Bắt đầu đi phép Về Duy Tân thăm đầu tiên...

Dó là câu truyện do Tiểu đoàn trưởng 39 BDQ Vũ định Khang thuật lại trong lần đi phép về Saigon sau đó.

Thiếu tá Khang 31 tuổi, một vợ hai con, tốt nghiệp khóa 19 Dalat, hai lần đặc cách thăng cấp tại mặt trận lên đại úy và thiếu tá, lãnh TD-39 từ hai năm nay, đã vội vã trở ra mặt trận sáng thứ tư 10-3 với đứa con 39 của ông — vào tuần thứ 6 của chiến dịch Hạ Lào và 3 tuần sau trận đồi 583 mà mọi độc giả quen thuộc dưới danh hiệu của Trung tâm Điều không Tiễn tuyển là LZ Ranger tức Bãi Đá 1 BDQ, thuộc vùng hành quân của Liên đoàn 1 BDQ do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp chỉ huy đóng tại căn cứ chiến đấu Phú Lộc mà chúng tôi đến thăm ngày 15 và 16-2-71.

MAI PHƯƠNG

ĐỜI LÀM CÀM

□ LANG BANG sưu tầm □

Các ông tướng sẽ hành nghề tự do?

Người tin từ Bộ Quốc phòng cho biết: để giúp đỡ phần nào cho quân nhân các cấp dễ dàng trong sinh kế mưu sinh hằng tạo thêm cho ngân quỹ gia đình hàng tháng trong thời buổi kiem tước, Trung Tướng Vỹ vừa ký một huấn thị án định các thề thức và điều kiện quân nhân các cấp trong QLVNCH hành nghề tư chuyên nghiệp ngoài công vụ... kể cả nghề chiêu dãi viên dành cho nữ quân nhân!

Anh em Kaki hoan hô hết mình tưởng Vỹ nhưng người dân tự hỏi không biết có ông Tướng nào dám mân mê tự do như dạy học, viết báo, và vẫn vẫn để kiểm sin thêm cho bà xã tỷ như tướng Thắng chẳng hạn vì một ông trong nếu sách thật thì thiếu tiền là cái chac!

Dân đen và anh em quân nhân đang chờ xem một vị tướng đeo sao kiêm tiền thêm cho gia đình nó như thế nào!

Một "bò" mỗi đầu ăn cái đếch gì?

Bản về biện pháp kinh tế mới, Nghị viện Phạm Ngọc Hợp nhau định về việc ông nhà nước cho gia đình quân nhân, công chức sẽ được thêm 1 bò mỗi đầu người chẳng những không giúp ích gì cho hai giới này mà trái lại còn lôi kéo vật giá leo thang vùn vụn như Apollo!

Đông quan điểm trên NV Hồi Ruyết cho rằng ảnh hưởng vật giá làm cho người dân quá đói sẽ lão mệt trường thuận tiện cho nai trộm cắp hoành hành dữ dội hơn hiện tại. Ông Ruyết còn nói đã bắn bỏ thuế lương bổng nhưng giờ quân công sẽ chẳng ăn cái gác rùi gi trái tại với ảnh hưởng thuế khóa hiện tại đồng lương của họ sẽ coi như sụt xuống phân nửa!

Báo Tay Chơi và PTT Mỹ

Giám đốc thời trang của nguyệt san Playboy cho rằng Phó tổng thống Mỹ Spiro Agnew là chính khách ăn mặc trang nhã nhất ở Hoa Thịnh Đốn.

Ông mô tả cách ăn diện của ông phó Mỹ thật là bảnh bao.

Chắc ông Spiro cũng được ngồi chơi xơi nước như ông phó Kỳ nhà mình nên mới có thời giờ ăn diện như vậy. Làm phó thể mà sướng! Vừa đêch phải làm gì vừa được tiếng hào hoa phong nhã, may râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.

Người và chuột

Các chủ trại tại quận Simalungun tại vùng Sumatra ở phía Bắc đã được ra lệnh giết chết 50 con chuột trong vòng 5 tháng tới, nếu không sẽ phải ở 5 ngày hoặc bị tịch thu nửa kí gạo.

Nếu áp dụng luật giang hồ này tại Saigon thi chắc chắn sẽ chẳng có ai bị phạt và hoặc dù ở tù vi Saigon của ông Đò Nhuê có quả thừa chuột đê giết!

Lá da thơm nhất Thái Bình Dương

Cô Melia Sancho của Phi luật Tân được phong làm hoa hậu Thái Bình Dương hồi tối thứ 7 vừa qua trong cuộc tuyển lá da của 28 nước.

Cô sẽ được đi một tua 6 tuần lễ ở Á Châu và được 4.450 Mỹ kim và một tặng vật. Cô quá cảm động lưu luyến chỉ nói được hai tiếng cảm ơn trong 5 lần!

Lá da Giao Chỉ mà được thưởng đến 4, 5 ngàn đô là như vậy chắc còn quýnh nữa bởi Giao Chỉ là nước doi kinh niên!

Tha hồ mà yêu nhau vùng vịnh

Hiệp hội sinh viên trường cao đẳng Charleston được chính quyền bảo trợ đã thiết lập một quỹ cho nữ sinh viên vay tiền để có thể giúp họ trong trường hợp phá thai.

Hội trưởng Stephen Cowan loan

bảo việc thành lập quỹ cho vay khoảng 1000 Mỹ kim sẽ khởi sự cho vay vào tháng 9 này để dài hạn các chi phí di chuyển và cấp cứu.

Máy đùi máu 35 và tham nhũng!

Một phương pháp chấn bệ thối mè và gián dị không làm cho bệnh nhân khó chịu đã được áp dụng tại Hoa Kỳ để chấn bệnh về động mạch.

Trong kỹ thuật này các bác sĩ phân tích tiếng động do máu luân lưu tạo nên. Những tiếng động đó có thể được phát giác do một máy viễn rất bé nhạy. Tuy nhiên những mạch máu nằm sâu trong cơ thể quá nhỏ khó mà có thể phân tích được. Người ta đang cố gắng cải tiến kỹ thuật để nghe được những tiếng động ở sâu này.

Riêng tại VN, các bác sĩ đang nghiên cứu để có thể áp dụng kỹ thuật của Mỹ nghe mạch máu để biết được kẻ nào có máu 35 và kẻ nào có máu tham nhũng vì hai nạn này đang làm hỏng đất nước này.

Đeo cứng như sam

Sam này không phải con sam mà là Sam của Nga khoái đeo cứng máy bay Mỹ!

Đây là loại Sam 2 tür là 1/2 tiễn địa không số 2 có tầm bay xa tới 50 cây số. Hiện nay Hoa Kỳ vẫn lo ngại về việc Liên Xô có thể cung cấp cho Bắc Việt loại hỏa tiễn Sam 3.

Lính Mỹ khoái tiêu diệu bằng ma túy

Hiện nay con số GI khoái hút cần sa, dùng LSD và bạch phiến già tăng khủng khiếp. Theo một tài liệu của bộ tư lệnh Hoa Kỳ ở SG công bố đầu năm nay thì trong năm 1970 đã có trên 65.000 binh sĩ Mỹ nghiện chất ma túy. Trên 11.000 binh sĩ đã bị bắt về tội này. Trên 1 ngàn binh sĩ đã được đưa vào bệnh viện điều trị vì dùng thuốc quá đà. Có ít nhất 93 người được xác nhận là tiêu diệu miền cực lạc vi mè ma túy.

Ta nên biết là một người sau khi hút cần sa thi chẳng thiết làm gì cả từ 12 giờ đến 36 giờ đồng hồ.

Một chương trình mới hoạch định việc sử dụng các phương tiện không trên bộ để phát hiện những cánh đồng cần sa để sau đó chính phủ VN sẽ đến thiêu hủy. HK cũng sẽ trả cho nông dân 1 MK khi họ được 1 gốc cần sa!

TÀI LIỆU SƯU TẦM CỦA HÀI LƯU



TIỀN của TÒA THÁNH

Tại Việt Nam mới xảy ra vụ xích mích giữa 2 nhà sư vì chuyện tiền bạc, khiến báo chí sôi nổi loan tin báu tám. Người ta thắc mắc không hiểu các nhà lãnh đạo tôn giáo có cần đến tiền bạc nhiều không? Tại sao họ lại cần tới nhiều như vậy?

Muốn thỏa mãn trí tò mò về vấn đề này có lẽ quý vị nên nhìn qua tài sản của tòa thánh La Mã. Đó là giáo hội lớn mạnh và giàu nhất thế giới. Cai quản một cộng đồng tôn giáo bao trùm 1 phần 3 nhân loại, Tòa thánh La Mã không thể không lo đến chuyện tiền bạc được. Chúa Jesus đã bảo rằng tiền bạc của César thì trả lại César. Nhưng người ta biết rằng tất cả công tác phụng thờ Thiên chúa, nhiều khi cũng cần đến tiền bạc của các tổ chức.

Những chi phí khổng lồ

Thí dụ như trong tháng cuối cùng của cộng đồng Vatican II, tòa thánh Vatican đã phải bán một số vàng trị giá bốn triệu rưỡi (4,5) Mỹ kim cho chính phủ Hoa Kỳ để lấy dollars. Đề làm gì? Thứ nhất là tòa thánh phải bồi hoàn chi phí khoản tiền chở cho 2200 giáo phu đã di chuyển từ khắp nơi trên thế giới về tham dự các phiên họp của Cộng đồng. Hầu hết các ngài đi tàu bay của các hãng hàng không đủ mọi quốc tịch, phải trả tiền vé máy bay bằng Mỹ kim. Riêng khoản tiền chở cho này cũng lên tới 2 triệu 120 nghìn Mỹ kim.

Khi nhìn vào các khoản chi phí không lồ đó, người ta phải lo lắng các máy tính điện tử. Các máy điện tử này cũng thuê của những công ty ngoại quốc, và không thể trả bằng tiền Lire của Ý, thứ tiền chính thức được Tòa Thánh sử dụng. Do đó cũng phải đổi lấy Mỹ kim.

Tất nhiên số tiền 4 triệu rưỡi chưa phải là tất cả chi phí của Cộng đồng. Riêng các phi tần linh tinh trong đó có chi phí về việc bài tri gian phòng ở tầng dưới đại giáo đường Thánh Phêrô để trở thành một phòng hội nghị tối tân lên tới tổng số 7 triệu 200 ngàn.

Người ta ước lượng (vì ai năm được sổ sách kế toán đầy đủ đâu?) tổng số chi phí của Cộng đồng Vatican II từ 20 đến 30 triệu Mỹ kim.

Đó chỉ là một món chi phí đặc biệt thôi. Còn những khoản chi phí thường lệ không phải là nhỏ khiêm Tòa Thánh Vatican luôn luôn phải sẵn sàng có các món tiền không lồ. Một số nhà chuyên môn đã tính thử ra rằng hàng năm tổng số chi phí thường lệ của tòa thánh Vatican lên tới khoảng 20 triệu Mỹ kim. Khi sinh tiền, đức Hồng Y Tardini người đã đảm trách trông coi về tài sản của tòa thánh cho đến năm 1958, đã có lần họp báo (rất ít khi) cho biết riêng lãnh địa Tòa Thánh một năm tiêu hết 7 triệu 250 nghìn Mỹ kim. Đó là riêng lãnh địa Vatican, chưa kể các khoản chi tiêu cho giáo hội ở khắp Thế giới.

Chuyện con lươn ở Vatican

Ít người biết rằng Vatican là 1 cơ cấu tài chính và doanh nghiệp vĩ đại, bao trùm khắp thế giới và hoạt động trong rất nhiều lãnh vực

nhà doanh, Vatican kiểm soát một vài ngân hàng ở Thụy Sĩ, liên lạc mật thiết để biết tình hình thị trường chứng khoán ở Nữu Ước, xây cất khách sạn quốc tế lớn nhất ở La Mã. Nhưng người ta lại càng không biết tài sản của tòa Thánh là bao nhiêu và đầu tư vào những nơi nào. Đó là một niềm bí mật mà ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng không biết hết được.

Những người công giáo Ý vẫn dùng từ ngữ : La Bogetta del Papa hay là Santa Bogetta (cửa hàng của Đức Thánh Cha) để chỉ tài sản lớn lao của giáo hội Vatican. Hành như từ ngữ này đã được đem dùng từ 5 thế kỷ nay.

Cửa hàng đó buôn bán đủ thứ phục tùng.

Tại La Mã có câu chuyện đùa về một con lươn trong đèn thánh Phêrô. Đó là con lươn sống ở hồ Braciano cách La Mã 50 dặm. Trong hồ con lươn bơi lội quanh và chui lọt vô một ống dẫn nước bằng xi măng. Con lươn trườn trong ống nước cho tới lãnh địa Vatican, và vượt qua nhiều chặng đường, nó chui lọt vô ống nước phun trong công viên trước của đèn thánh Phêrô.

Con lươn làm tắc ống nước. Một buổi sáng đức Giáo Hoàng Pio XII nhìn qua cửa sổ từ tầng lầu lâu đài thành Phêrô, và thấy ống nước phun trong hồ không chảy. Trong bữa ăn sáng, ngài hỏi người quản gia về chuyện kỳ lạ này. Dì phuộc Pasqualina, phụ trách việc trong lâu đài bên nhác điện thoại lện gọi sở cứu hỏa trong Lãnh Địa đến để sửa ống nước. Nhân viên cứu hỏa tới, và một vài nhà báo tò mò cũng tới. Người ta tìm ra được con lươn và lấy nó ra ngoài. Ông nước lại phun lên đầy hồ. Con lươn được bỏ giỏ mang đi.

Câu chuyện chỉ có vậy. Một vài tờ báo đã đăng tin này, trong đó có tờ báo các cơ hội đưa : Con lươn bị bắt bày giờ đâu rồi?

Dần chù La mã bèn đặt ra một giả thuyết. Họ bảo Tòa Thánh đã cho mang con lươn ra bán ở chợ cá thành La Mã rồi. Và từ đó, Tòa Thánh bắt đầu bước chân vào ngành buôn cá.

Câu chuyện này cho thấy dân chúng ở La Mã và ở Ý nói chung rất tò mò, thắc mắc về công việc

doanh thương của giáo hội. Họ nghĩ rằng giáo hội đã tham gia vào đủ mọi ngành kinh doanh, kể cả ngành buôn cá.

Nogara, con người bí mật

Khi ngài còn trẻ, đức Giáo Hoàng hiện nay, tức giám mục Montini thừa trùm, đã làm Bí thư cho Đức Giáo Hoàng Pio XII, và cũng là người đặc trách các công việc nội bộ của Tòa thánh. Một trong các công vụ thuộc trách nhiệm của ngài là trông coi các tài sản hiến tặng của giáo dân. Nhờ vậy mà có lẽ đức Giáo Hoàng hiện nay là vị Giáo hoàng thông thạo nhất về cơ cấu tài chính của giáo hội.

Ít người biết rõ cơ cấu doanh thương của GH hoạt động thế nào, công việc này đã được phân tán phức tạp khiến cho không ai có thể nhìn thấy rõ cơ cấu ra sao. Nhưng có một người thế tục không phải là tu sĩ, có hy vọng nhìn thấy được toàn bộ cơ sở tài chính của tòa thánh. Người đó tên là Bernardino Nogara. Chúng ta phải tìm hiểu con người bí hiểm này, kẻ đã phục vụ cho giáo hội từ năm 1929 và giúp cho công cuộc kinh doanh của Tòa thánh phát đạt.

Bernardino Nogara vốn là một cựu sinh viên ngành kiến trúc. Nhưng ông đã bước vào địa hạt doanh thương, và làm tới Phó tổng giám đốc nhà Ngân Hàng Thương Mại Ý (Banca Commerciale Italiana). Khi còn làm giám đốc chi nhánh ngân hàng này ở Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, ông ta đã có dịp đỡ cho Đức Giáo Hoàng Benedict XV (ngài trị vì từ 1914 đến 1922) Đức giáo hoàng này đã có công phàm đầu tư ở Thổ Nhĩ Kỳ, và được Nogara giúp ý kiến, và vì vậy ngài chú ý đến tài kinh doanh lối lạc của ông ta. Đến năm 1929, Nogara được Đức giáo hoàng Pio XI (ngài trị vì trong khoảng 1922 - 1939) tín nhiệm và trao cho việc quản trị số tiền 90 triệu Mỹ kim mà Quốc trưởng Ý Mussolini đã bồi thường cho giáo hội, sau thỏa ước Lateran.

Ông ta đã không phụ lòng trong cậy của Đức Thánh Cha, và tỏ ra là 1 nhà quản trị tài ba, đã phát triển tài sản 90 triệu Mỹ Kim đó lên gấp 6 gấp 7 lần.

Là một người thế tục, một nhà

kinh doanh, Nogara không bắn tầm đến các giáo điều và qui tắc. Trong khoảng những năm sau 1950, ông đã dùng tiền của giáo hội để đầu tư vào công trái phiếu của chính phủ Anh, một nước theo Tin Lành ; vì ông nhận thấy công cuộc đầu tư đó lợi hơn là mua công trái phiếu của chính phủ Tây Ban Nha, một chính phủ công giáo nhiệt thành đang cần giúp đỡ vì nền kinh tế suy yếu. Ngày tác của Nogara vẫn được các người thừa kế của ông theo, sau khi ông chết năm 1958.

Nhân vật Nogara bí hiểm này sinh năm 1870 ở Belano. Đó cũng là năm mà vương quốc Ý đã chính thức xung công các đất đai thuộc lãnh thổ của Đức Giáo Hoàng khiến Tòa thánh thu nhỏ lại vào phạm vi chặt hẹp như ngày nay. Và cũng vì những đất đai bị trưng thu đó, mà chính phủ Ý sau này đã bồi thường cho giáo hội số tiền 90 triệu, mà Nogara được trao cho khai thác.

Khi bỏ học trường kiến trúc, Nogara đã đi làm việc về ngành khai mỏ ở Anh, Bảo già Lợi, Hy Lạp và đến khi đại chiến thứ nhất chấm dứt thì ông làm nhân viên phái đoàn Ý đi ký các hiệp ước thương mại kinh tế với Áo, Hung, Bảo già Lợi và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ năm 1921 đến năm 1929 ông làm việc trong Ủy Ban Bồi Thường Chiến Tranh của đồng minh ở Berlin, Ủy Ban này phụ trách thâu các khoản do chính phủ Đức bồi thường cho Anh, Pháp, Ý.

Buôn vàng và tiền bạc

Nogara là một người ít nói và khôn khéo. Ông đã được trao cho nhiệm vụ quản trị số tiền khổng lồ của giáo hội mà không bị bắt buộc phải phúc trình lời lãi tức khắc, và tự do được chọn nơi nào, ngành nào đầu tư có lợi nhất. Đức giáo hoàng Pio XI, ngài đã tin nhiệm Nogara, vốn là vị giáo chủ không bận tâm mấy đến chuyện tiền bạc. Và Nogara đã kinh doanh một cách thành công khắp thế giới.

Ông ta tận dụng được hệ thống thông tin của giáo hội, gồm các sứ thần và khâm mệng tòa thánh ở khắp các nước. Các đức Giám mục và cả các người

(Xem tiếp trang 56)

NÊN LẠC QUAN HAY BI QUAN



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Quân đội VN đã chiếm trọn thị trấn Tchepone, cắt đứt 7 nhánh của con đường tiếp tế Hồ chí Minh, buộc Cộng quân phải mở các con đường mới ở phía Tây Lào. Trước đây Võ nguyên Giáp đã có lần tuyên bố bên nào làm chủ được thị trấn Tchepone bên đó sẽ thắng tại mặt trận Lào.

Hiện nay quân đội VNCH đã làm chủ được Tchepone, nhưng chỉ để lại đó một ít quân tuần tiễu và lực soát, còn đại đơn vị đã chiếm cứ các ngọn đồi chiến lược quanh thị trấn này. Như vậy có nghĩa là quân Việt muốn tránh cảnh mà người Pháp đã gặp xưa ở Điện Biên Phủ.

Cho đến giờ này (10/3/71) quân Việt được coi như là thang thế tại mặt trận Lào. Cộng quân hầu như đang rời quân Việt để tấn công ráo riết quân đội Hoàng gia Lào. Tướng Knocksy phát ngôn viên bộ quốc phong Lào tuyên bố: tình hình Lào rất khẩn trương. Những trận đụng độ độ lớn giữa cộng quân vào Lào đã diễn ra tại vùng Bolovens Nam Lào, còn tại Bắc Lào cộng quân gia tăng pháo kích các đô thị, thêm nữa Trung Cộng đã tăng thêm quân đội của họ xuống Hoa Nam để bảo vệ con đường Hoa Nam thẳng xuống sông Cửu Long thuộc vùng Bắc Thái Lan. Con đường này được xem như đường yểm trợ của Trung Cộng đối với Cộng sản đồng dương và cũng là nơi phát xuất cuộc xâm lăng Thái Lan của Trung Cộng sau này.

Với tình hình trên cho thấy Trung Cộng chỉ trực tiếp can thiệp vào Đồng dương khi quân Việt và Đồng minh tiến về gần phía lãnh thổ Trung Cộng, còn nếu cuộc tiến binh của VN chỉ giới hạn trong vùng hạ Lào thì Trung Cộng chưa thể nhảy vào vòng chiến. Có lẽ chính vì lý do trên mà quân đội BV thấy không thể tạo nỗi một Điện Biên phủ thứ hai tại Tchepone, nên họ đang có khuynh hướng tiến quân về hướng Bắc để uy hiếp chính phủ Lào, để rồi buộc Mỹ Việt phải đỡ quân xuống Bắc Lào cứu chính phủ này. Chỉ có như vậy BV mới hy vọng lợi được Trung Cộng vào vòng chiến tại Đồng dương.

Về phía Việt Mỹ, dù biết tình thế chính phủ Lào rất nguy ngập, nhưng vì không muốn đầy Trung

cộng vào vòng chiến, nên đã công khai hoặc úp mở tuyên bố là sẽ đánh thẳng ra Bắc. Tất nhiên sự đánh ra Bắc này cũng chỉ giới hạn từ vĩ tuyến 20 (Thanh hóa) trở vào Nam, vì tiến qua đường ranh đó có thể buộc Trung Cộng phải liều mạng.

Nhu vậy nếu Cộng quân nhất định thực hiện kế hoạch tiến đánh Bắc Lào để buộc Mỹ Tàu phải dùng độ nhau như người Nga mong muốn thì việc Bắc tiến giới hạn của quân đội VN phải thực hiện, chỉ có như vậy mới cứu Lào khỏi bị BV thanh toán.

BV nôn nóng Trung Cộng bình thản

Trong những ngày Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai đến BV, các lãnh tụ Miền Bắc tỏ ra hết sức nôn nóng, muốn Trung Cộng giúp đỡ cụ thể để BV ứng phó với tình thế khó khăn tại Lào và việc lãnh thổ BV bị đe dọa, trong lúc đó họ Chu chỉ hứa chi viện tốt hơn cho BV, cảm ơn BV đã đánh trận giỏi, và cho rằng tình hình hiện nay rất tốt.

Trung Cộng không hứa đưa quân vào cao thiệp ở hạ Lào như trước đây đã giúp Bắc Việt thắng tại Điện Biên phủ, mà chỉ giúp vũ khí và lương thực, còn Bắc Việt phải đầm nhậu lấy vai trò chiến đấu. Đồng thời Trung Cộng cũng buộc Bắc Việt phải dùng giải pháp chính trị hoặc chấn tranh nhân dân để dập lợn tình thế tại Lào và Miền, chứ không được dùng giải pháp quân sự như hiện nay. Trung Cộng chỉ trực tiếp nhảy vào vòng chiến nếu chế độ Hà nội bị đe dọa bởi một cuộc đồ bột của Việt Mỹ trên vĩ tuyến 20.

Qua cuộc viếng thăm được giữ kín của phái đoàn Trung Cộng tại Bắc Việt, với tính chất của một phái đoàn gồm những người coi về phần vụ yểm trợ, chúng ta thấy Trung Cộng đã có thái độ rõ rệt về cuộc chiến tranh Đồng dương hiện nay. Chủ ý của Trung Cộng chỉ là yểm trợ cho cuộc chiến mà Bắc Việt đang theo đuổi, còn bản thân của họ không mướn phiêu lưu vào cuộc chiến.

Theo bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Laird thì hiện nay Nga vẫn là nước yểm trợ cho Bắc Việt về quân sự nhiều nhất, tức là hơn 70%, số còn lại phần Trung Cộng. Như vậy khi phái đoàn Chu Ân Lai

đến kết chi viện nhiều hơn cho Bắc Việt cũng có nghĩa là Trung cộng quyết định hành hưởng của Nga ra khỏi Bắc Việt. Đồng thời sự xuất hiện của phái đoàn Trung Cộng còn là dịp để cho cánh thân Tàu ở miền Bắc có cơ hội thang phe thân Nga trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 4/71 này.

Một điều quan trọng hơn hết là trong khi lên tiếng với phái đoàn Trung Cộng, Phạm văn Đồng đã tỏ ý muốn Trung Cộng có địa vị xứng đáng trong Liên hiệp quốc. Điều đó từ xưa vốn cảm kí. Như vậy chứng tỏ rằng đường lối chính trị mới của Trung Cộng đã rõ rệt, Trung Cộng mong muốn được gia nhập Liên hiệp quốc, để họ có pháp lý quốc tế bảo vệ cho họ. Trung Cộng hết còn chạy theo chính sách phiêu lưu đổi đầu với toàn thế giới nữa.

Khi Phạm văn Đồng nói tới địa vị xứng đáng của Trung Cộng trong Liên Hiệp Quốc, ta thấy ngay rằng trong đó bao hàm ý nghĩa vẫn còn Trung Hoa quốc gác trong tổ chức trên, nhưng Trung Cộng sẽ thay thế của THQG trong hội đồng Bảo An thường trực. Liên Hiệp Quốc đã có hai nước Trung hoa, thì cũng sẽ có hai nước Đức, hai nước Hà và hai nước Việt. Co lẽ đó cũng là mong muốn của các lãnh tụ miền Bắc hiện nay.

Với những ý muốn trên của giới lãnh đạo miền Bắc, ta thấy được rằng Cộng sản đang đi vào con đường tự vệ, dùng pháp lý quốc tế công khai để tự vệ, họ tự thu nhận họ không còn kha năng nhòm ngó các nước láng giềng bằng những cuộc chiến tranh phi pháp nữa. Chúng ta có thể lạc quan về điều này.

Nhưng mặt khác chúng ta vẫn bi quan về thái độ của Mỹ, nhiều lần người Mỹ tuyên bố chiến tranh quân sự tại Việt Nam có thể kết thúc, nhưng Mỹ không đảm bảo bảo vệ một cuộc chiến tranh Du kích tại Đồng dương.

Nhin chung vào thế của Nga Tàu và cả Bắc Việt nữa, chúng ta thấy cuộc chiến tranh hiện nay nếu được kết thúc, thi Bắc Việt mất rất nhiều yếu tố chính để gầy lại một cuộc Du kích chiến lâu dài tại Việt Nam.

Nói như vậy chúng tôi không muốn cho rằng: chúng ta hoàn toàn phải trông chờ người Mỹ để đương đầu với cuộc chiến tranh lâu dài đó, mà chỉ muốn nói rằng: Người Việt nếu được tự do phát triển đúng mức, đừng có những bàn tay bí mật nuôi dưỡng phong trào du kích thay cho Bắc Việt và Nga Tàu thi quả tình cuộc chiến tranh đó cũng chưa chắc đã tồn tại lâu dài tại Nam Việt được.

Một bản phúc trình lạc quan của Mỹ

Ngày 9/3 Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhận định trước Quốc hội Mỹ rằng: Trung Cộng vẫn là mối đe dọa chính của Á châu, nhưng hiện nay Trung Cộng không dám liều lĩnh nhảy vào vòng chiến. Trung Cộng chỉ có thể phá Nga mà không có khả năng chống Mỹ. Mùa hè này Mỹ sẽ thời chiến tại VN, nhưng duy trì lực lượng yểm trợ Hải và Không quân lâu dài tại Á châu.

Chương trình Việt hóa sẽ thực sự hoàn tất khi vấn đề tù binh Mỹ được giải quyết tốt đẹp. Tác động trong kế hoạch Việt hóa hiện được chia là ba giai đoạn:

1— Chuyển giao toàn bộ cuộc chiến đấu trên bộ cho VNCH, công việc này sẽ kết thúc vào mùa hè năm 71. Sau đó chỉ để lại một ít bộ binh Mỹ nhằm bảo vệ an ninh cho các đơn vị yểm trợ.

2— Phát triển Không Hải Lực, Pháo binh, Tiếp vận và khả năng yểm trợ của VNCH.

3— Sự hiện diện của Mỹ sẽ giảm thiểu tối mức tối đa. Mỹ chỉ còn để lại các phái bộ cố vấn và một số đơn vị nhỏ để bảo vệ phái bộ này. Sau cùng HK sẽ giảm thiểu nhân viên và quân số cho tới khi không còn sự hiện diện của Mỹ tại VN nữa.

Tiếp đó Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ phân tích rất tường tận lực lượng chiến tranh của Nga, Trung Cộng và Mỹ, để đưa tới kết luận trong 5 năm tới đây HK phải tiến bộ hơn trong việc tạo sức mạnh để nắm thế mạnh trong việc thương thuyết với Nga Tàu.

Báo cáo của ông Laird được xem như một bản tường trình có tính cách quyết định, vừa dứt khoát đối với dư luận Mỹ, vừa quyết liệt đối với các địch thủ, ở đoạn cuối ông thêm rằng, nếu cuộc chiến tranh đại quy mô tại Á châu bùng nổ Mỹ bắt buộc phải tham dự, Mỹ sẽ sẵn sàng động viên và sử dụng trong giai đoạn đầu những lực lượng không cam kết dành cho mình ước B.c đại Tây dương. Và bắt cứ lúc nào HK cũng sẽ để lại Á châu một lực lượng Hải và Không quân hùng hậu.

Bộ Quốc Phòng Mỹ đã tổ thái độ cương quyết rút quân khỏi Việt Nam dù trong khi đó Chu Ân Lai vừa mới đến Bắc Việt, điều đó chứng tỏ người Mỹ đã nắm vững được những yếu tố để tin rằng T. cộng sẽ không trực tiếp nhảy vào cuộc chiến ở đây. T. n. trưởng họa nữa là Ngoại trưởng Mỹ Rogers, ông cho rằng những lời tuyên bố của họ Chu ở Bắc Việt chỉ có tính cách truyền thống, cuộc viếng thăm của phái đoàn Trung Cộng tại Bắc Việt chỉ để gặp gỡ các lãnh tụ Hanoi. Cuối cùng ông này đưa ra một nhận định là: nhờ sự Việt hóa mà Trung Cộng bớt thấy bị đe dọa trực tiếp hơn.

Chúng tôi không quá lạc quan như người Mỹ, Nhưng chúng tôi cho rằng thái độ lạc quan của Mỹ đã là một dấu hiệu cho thấy giữa Hoa thịnh Đốn và Bắc Kinh đã có một sự ăn ý nào rồi khiến cho cả T. cộng lẫn Mỹ không sờ sang hay lo ngại về một cuộc chiến tranh Tàu Mỹ có thể xảy tới do cuộc chiến tranh Đồng dương gây ra. Vậy không biết Tàu Mỹ đang định đoạt số phận Đồng dương thế nào đây? Thực là bi thảm cho số phận thiểu dân tộc.

Những danh từ anh hùng hiếu sĩ của các thế lực quốc tế lớn đã rời xòng rồ. Tất cả chiến tranh do họ tạo ra để họ hú tại. Người nharc yểm trợ phái đoàn đút mìn, tay áo tượng chính trị để tự cứu mình.

ĐẠI HỌC MIỀN NAM

—

ĐẠI HỌC MIỀN BẮC

Tô đồng Tô

(TIẾP THEO ĐỐI 73)



Thật đúng như Tản Đà có lần đã chua xót : «lại đến o-ran là bước khó». Người sinh viên cảm thấy giờ phút đèn tối nhất là lúc có tên trên bảng được vào vấn đáp. Nhiều người giữa nhau vào trước và túm lại hỏi những kẻ vừa lên đoạn đầu dài xem giáo sư nọ, giáo sư kia «quay» những gì, «truy» đoạn nào, chương nào. Có phòng vấn đáp SV ngồi nghe đông nghẹt mà chẳng mặt nào dám «dũng cảm tiến lên». Học đều đặn suốt năm đến lúc đó đầu óc vẫn như trống rỗng, chữ nghĩa bay đi đâu mất cả. Tâm trạng thật là lạ, chẳng khác kẻ phạm tội. Nhìn các giáo sư lúc đó toàn thấy những bộ mặt cứng hung cực ác.

Nếu SV nào có may mắn du học nước ngoài thì ngay thời gian đầu khi được hướng dẫn nhập học anh hay chị đó cũng gặp 1 cái nhục rất thêm. Ở nước ta chỉ giờ cái bằng ra là đủ, nhưng tại nước người (HK) bằng cấp không xét đến mà cần phải trình cái phiếu phè điêm của những chứng chỉ đã đậu (OTR, tiếng gọi tắt của Official Transcript of Record). Các giáo sư

nhà mình quen cho điêm dè sẩn, sinh viên nào được 12 là bình thứ, 14 là bình dã lấy làm vinh vang hanh diện làm. Giáo sư Mỹ nhìn phiếu này hỏi tại sao các anh chị học yếu quá vậy. Sinh viên Mỹ và ở nhiều nước khác được 19,20, là chuyện rất thường vì họ thi theo lối phát đầy đủ bài làm sẵn, sinh viên chỉ cần đọc đề lựa chọn xem Đúng hay Sai, hoặc Chọn Câu Đúng Nhất hay Đáp Vao Chỗ Trống chứ không như lối làm luận tràng giang ở xứ ta. Lối của họ nhằm giúp sinh viên ôn lại toàn bộ những bài học và có tính cách chính xác như 1 bài toán nên nhiều bài làm được 19,20 điêm là thường. Lối của ta ít chính xác hơn nếu không muốn nói là mông lung và dù có bài thật hay giáo sư cũng không dám mạnh tay cho điêm cao có lẽ vì mặc cảm sợ trò sẽ bằng thầy hoặc phải làm vậy là để «giữ miếng phòng thân» chẳng?

Ở xứ người, khi thi những gì đã học trong niên khóa thì chỉ phải thi lại môn nào bị hỏng, còn các môn khác đã đậu rồi được bao giờ quá 30 sinh viên thi thầy và trò thấy gần gũi, thông cảm

và gay cái thái độ giữa giáo sư và sinh viên của họ cũng có nhiều điêm khiến chúng ta phải suy nghĩ. Khách quan mà nhìn nhận như vậy chư chẳng phải vọng ngoại gì. Giáo sư đối với sinh viên thật thản mạc, cởi mở như anh dùi dài em; tuyệt nhiên không 1 chút khinh khàng, hách dịch, quan liêu. Họ hướng dẫn sinh viên cách làm việc để đạt được nhiều kết quả chư không làm sẵn cho sinh viên khiết sinh viên trời biếng, thụ động, triệt tiêu mọi sáng kiến. Họ khong sợ sinh viên sẽ giỏi hơn mình. Để ài giảng dạy đã được báo trước, sườn bài cũng phết trước và ngay cả cách chỉ dẫn sách phải đọc, cách làm báo cáo cũng vậy. Đến giờ, giáo sư trình bày tổng quát vấn đề sau đó cùng sinh viên thảo luận.

Dĩ nhiên là ở 1 nước tiền tiến lại không bị chiến tranh tàn phá người ta có hoàn cảnh tốt và có đầy đủ tiện nghi để thực hiện hiệu quả cái chính sách giáo dục đã vạch ra. Một lớp học không bao giờ quá 30 sinh viên thi thầy và trò thấy gần gũi, thông cảm

nhau hơn là 1 lớp có hàng mấy trăm người ngồi chen chúc nhau trong một phòng chật hẹp và nóng bức như trường hợp ở Văn khoa và Luật khoa của ta trong 10 năm gần đây. Ngoài ra, vì giàn có nên người ta xây dựng được các khu đại học (campus) để tránh dày dặn chán hoài dạy lát nhất 1 số môn. Thị dụ môn phạm tội học (criminology) hay môn thiếu niên phạm pháp(juvenile delinquency) có thể dạy tập trung tại 1 khu thay vì phải dạy lán mác tại nhiều phân khoa như ta. Bên ta, dạy phạm tội học xét về mặt luật pháp tại trường luật, về mặt xã hội, tâm lý, đạo đức ở nhiều ban tại trường văn khoa, về mặt sinh lý, cơ thể học tại trường y khoa (?) v.v... Tình trạng này có thể còn xảy ra mãi nếu thiếu sự gấp gõ giữa các khoa trưởng, giáo sư của các phân khoa.

Tóm tắt, trông người lại ngầm đến ta chúng ta rút ra được 1 số kinh nghiệm về các vấn đề liên hệ đến cơ cấu đại học tại miền Nam, khuyết liêm nhiều hơn tru. Đại học của ta cũng muốn theo cái quan niệm dân chủ của nhiều đại học tiên tiến trong phe thế giới tự do nhưng chỉ chập chững nửa vời không đảm có những cải tiến dứt khoát, mauli dạn. Những sai lầm cơ bản của nó phải kể những điểm sau đây :

— Nhà nước không đề ra 1 chính sách rõ rệt về Giáo dục và chỉ ban tâm vào những chuyện đâu đâu chư không muốn tích cực giúp đỡ đại học tiến lên. Thật buồn tủi, mà mai khi được nghe 1 viên chức cao cấp tại Bộ QGGD nói : «Chính sách giáo dục hay nhất hiện nay không có chính sách rõ rệt nào cả». Như vậy phải chăng những câu châm ngôn về giáo dục «dân tộc, dân chủ, khai phóng», «tiểu học cộng đồng, trung học chuyên biệt, đại học tổng hợp» chỉ là những mý từ thấy xuất hiện trong diễn văn của cấp lãnh đạo và thử hỏi ai đã quan niệm rõ rệt được cái khai phóng, cái tổng hợp là cái gì chưa?

— Cái chính sách giáo dục không chính sách trên địa bàn 1 thành phố là việc giảng dạy chỉ có tính cách tạm bợ, và viu, thất thường, thiếu hão 1 hướng di

dài hạn. Và nó chỉ nhằm đào tạo địa vị cho các cá nhân, cho 1 thiểu số, chứ không đào tạo theo nhu cầu quốc gia. Cũng từ đó này sinh cái tâm trạng bâi khoán của giới sinh viên : học ở khoa nào để mai sau đó địa vị chắc chắn. Ghi tên vào các trường chuyên nghiệp đâu có dễ, phải chạy tiền, phải tham thế con ông cháu cha. Khi đã bị gạt ra ngoài rồi mới lại lao đầu vào các trường tự do như luật và văn khoa. Đã chọn ngành học 1 cách bất đắc dĩ không hợp với sở thích rồi lại còn bắn khoán thêm về nỗi mai sau khi đã tốt nghiệp mình có được sử dụng theo đúng khả năng chuyên môn không hay văn khoa thì mẫn thơ và viết giúp thư tình còn luật khoa thi ngồi ở công các tòa án để chờ làm đơn mướn. Ngay từ những suy nghĩ như vậy cũng còn phát hiện những tệ trạng khác, khoa này cho mình như hàng thế gia quý tộc đê bỉu, khinh miệt khoa kia hoặc mỗi năm chỉ cho 1 số rất ít SV tốt nghiệp cốt cho nghề mình hiếm qui để trở thành 1 thứ độc tôn. Thủ hối trong số các được sĩ VN có mấy ông làm trong viện bảo chế, hay chỉ lo cho thuê bằng để thiền hạ mở nhà thuốc tây. VN chưa tiến tới thời kỳ bán thuốc tây ở các tiệm tạp hóa (grocery) như bên Mỹ thành thử cái bằng được sĩ vẫn còn có giá cao.

— Chương trình học vẫn còn

thấy áp dụng theo lối cũ rich của

Pháp trong khi đó không nói gì đến chính nước Pháp mà ngay cả ở bên Congo cũng đã có những cải tổ thật mồi và rộng. Bên mình ngập ngừng cả từ việc chuyên ngữ, cả từ việc cấp văn bằng tiến sĩ. Cứ làm như dạy tiếng Việt là bán khai, là man rợ không được văn minh bằng người. Cứ làm như mình đã tiến sĩ ở ngoài quốc tổ bao nhiêu cầu châm ngôn về giáo dục «dân

tộc, dân chủ, khai phóng», «tiểu học cộng đồng, trung học chuyên biệt, đại học tổng hợp» chỉ là những mý từ thấy xuất hiện trong diễn văn của cấp lãnh đạo và thử hỏi ai đã quan niệm rõ rệt được cái khai phóng, cái tổng hợp là cái gì chưa?

— Như đã nói ở kỳ trước, giáo

sư phần đông có thái độ xa cách nhau, tị hiềm và lại còn lười biếng nữa. Cả SV cũng lười. Vì những tật trên nêu về phía người giảng dạy thấy thiếu hẳn những tiếp xúc giữa 3 cấp khoa trưởng, giáo sư, SV và ngay các giáo sư cùng ban, cùng môn cũng không mấy khi tham khảo ý kiến nhau, không bàn luận để cải tiến chương trình và phương pháp giảng dạy. Giáo sư cũng tắc trách trong việc soạn cours và muốn tránh né lối tồi chia nhóm SV để họ lo trán thuyết, thảo luận, lập báo cáo như kiểu Mỹ, vì sợ mất công và thi giờ nhiều. Theo các giáo sư này thi vai trò của mình là chuyển giao một mớ kiến thức cho SV thế thôi, chứ không có khuyễn khích sáng tạo, khám phá. Về phía người SV, vốn bản tính lười nay lại được ông thầy bồi cho lười thêm, như vậy chỉ đóng vai tiếp thu những «mùi tiền chế» chẳng mất công khó khăn, chẳng phải đóng góp những nỗ lực cá nhân, nói trắng ra sinh viên nai nài những thứ làm sẵn mà không có khám phá, sáng tạo.

S. viên còn 1 điều khác là trong hoàn cảnh đặc biệt hiện tại, họ lo thi nhiều hơn học. Họ lo thi để cốt lấy đỗ. Đỗ để được hoãn dịch. Nếu vậy không cần và không đủ thi giờ đào sâu kiến thức.

— Còn trường sở thì như mọi người đều thấy rõ, không cần phải nói thêm.

Tình trạng đại học miền Nam như thế thi khá làm sao được!

Đại học miền Bắc

Nền giáo dục miền Bắc hiện nay được chia làm 4 cấp, không kể 1 năm ở bậc mẫu giáo cũng giống như miền Nam :

— Cấp 1 : Trưởng đương với bậc tiểu học của ta nhưng chỉ gồm 4 lớp 1, 2, 3, 4, nghĩa là kéo dài 4 năm con của ta 5 năm.

— Cấp 2 : Tương đương với bậc Trung học đệ nhất cấp của ta nhưng chỉ gồm 3 lớp 5, 6, 7, kéo dài 3 năm con của ta 4 năm.

— Cấp 3 : Tương đương với bậc Trung học đệ nhì cấp của ta và cũng kéo dài 3 năm như ta.

Ta mất 12 năm từ tiểu học đến trung học thì miền Bắc chỉ rút lại eo 10 năm. Sau 10 năm này muốn



Chuột Bình Định Phạm duy Tín

Bám chân nhà phân phối, chuột kinh tế tha hồ khoét gạo :

VN là một nước nông nghiệp 90% đất đai và dân số sống về nghề nông. Lúa gạo dù au, có phần xuất cảng. Nhưng từ 1964 trở lại đây vì tình hình an ninh bất an, ruộng đất bị bỏ hoang nên lúa gạo không những không có để xuất cảng mà còn phải nhập cảng một cách khủng khiếp. Điều đó có thể nhận thấy một cách rõ ràng ở từng Ty kinh tế địa phương xuyên qua thẻ tiếp tế. Mỗi nhân khẩu được mua bao nhiêu ký gạo có chứng. Kể nào có thẻ tiếp tế hợp lệ mới được chen lấn mua. Nếu không có thẻ hoặc mua không được phải mua chay đèn với giá cắt cổ.

Với một tình trạng như vậy, vai trò của ông Trưởng Ty kinh tế thật quan trọng vì phải làm sao cho tình hình kinh tế địa phương mỗi ngày một kha ra, dân mỗi ngày một sung túc, chứ không phải chỉ có việc ngồi do傘 phản phôi gạo nhập cảng mà thôi.

Nhưng đối với Phạm duy Tín chỉ riêng việc phân phối gạo cũng chẳng làm ra trò gì cho dân đèn nhớ.

Hệ thống phân phối gạo tại đây gần như đại bài và tiêu bài. Hàng tháng dân chúng mua gạo trực tiếp nơi tiêu bài. Chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều người dân tại Qui nhơn họ cho biết là mua được gạo tiếp tế là cả một việc khó khăn. Vì gạo chợ đèn quá đắt có khi gấp đôi so với giá chính thức nên các tiêu bài đã giàn lận gạo để có gạo bán chợ đèn.

Họ cho biết là gạo mua về thường thiếu ký rất nhiều. Mỗi khi gạo đèn về một số các tiêu bài không chịu phân phối liền mà để cách một đêm sau. Có khi chờ từ sáng tới chiều mới nạp được thẻ tiếp tế để mua gạo. Có khi tiêu bài mua mờ cửa thâu vài thẻ tiếp tế đã la lèn là đủ thẻ rồi, hết gạo rồi. Cố người chạy tới khắp ca 100 tiêu bài nhưng ở đâu cũng nói hết gạo rồi. Họ tới ty kinh tế hỏi thì ty kinh tế chỉ tới các tiêu

bài mà mua. Họ nói đã tới đó nhưng tất cả đều nói hết. Ông kinh tế la hét nói gạo dư mà sao hết. Nhưng đến khi họ nhớ chỉ dám tiêu bài nào còn gạo để họ tới mua thì ông kinh tế làm thinh.

Vì thế dư luận mới cho rằng việc làm ăn tảng tận lương tâm này của một số tiêu bài gạo đã có sự trợ giúp đặc lực của Phạm duy Tín Trưởng ty kinh tế. Mặc dù dân chúng kêu rêu thâu tai nhưng Phạm duy Tín tinh bợ đỡ mặc cho dân ăn gạo chợ đèn, miễn là hàng tháng các tiêu bài chia chác tiền cho Tín bợ vào túi đều đều là được. Được biết một số lớn tiêu bài gạo tại Qui Nhơn trên danh nghĩa cấp cho cô nhi quê, tử sĩ vân vân... nhưng trên thực tế cũng là của nhân viên tại Ty kinh tế đợi lốt dưới hình thức thuê, vay,... có người 2, 3 tiêu bài.

Thật là khó hiểu lý do tại sao số phản phôi gạo cho dân chúng theo thẻ tiếp tế bao nhiêu có chứng, khi mua đều có cat ô dán vào sô

đêm soát hồn hơi, thế mà người có thẻ tiếp tế hợp lệ vẫn không mua được gạo, và một số lòn gạo vẫn bay được ra chợ đèn.

Chúng tôi có tiếp xúc với ông Đ, một nhân vật được mô tả như con cáo già về tiếp tế, thì ông nói như sau: Theo ông Đ thi sở dĩ có gạo bay ra ngoài là do các trò ảo thuật sau đây của một số tiêu bài có sự tiếp tay của ông Kinh Tế:

1) Một nhà in nọ khi cung cấp cho Ty kinh tế thẻ tiếp tế ví dụ với số lượng 20.000 thẻ thì in tới 40.000 thẻ, cung cấp cho Ty kinh tế 20.000 thẻ còn 20.000 thẻ đem bán cho các tiêu bài với giá 100.000 đồng/ thẻ.

Tháng thứ 1 người dân tới tiêu bài mua gạo, tên tuổi được ghi chú một cách rõ ràng trên sô kiêm soát nộp về Ty kinh tế. Tên tuổi và các chi tiết này được các tiêu bài ghi trên một quyền sô riêng. Tháng thứ 2 trở đi tiêu bài bắt đầu ban gạo ra với một số lượng tượng trưng còn lại họ lấy thẻ tiếp tế đã mua của nhà in kia cắt ô dán sô kiêm soát và lấy tên tuổi của người dân kia sang qua. Như thế là đủ hồ sơ hợp lệ để nộp cho Ty kinh tế. Như thế là có một số lòn gạo bay ra chợ đèn.

2) Hoặc là tiêu bài hót gian đi cửa đồng bao vài ô trong thẻ tiếp tế. Vì chen lấn ghê quá, lâu quá, khi nhận được gạo lo mà chờ chờ đợi lâu đứng đó mà kiêm soát lại số ô trong thẻ? Cho nên nhiều người tới tháng tới mua gạo nạp sô, nếu bid la lèn là đã mua ở đâu rồi còn lời mua gì nữa. Lúc đó họ còn có việc đồ thừa mấy đứa nhỏ ở nhà nó tình nghịch lấy kéo cắt thời ném mất ô, chờ chẳng ai ngờ tiêu bài đã chơi trò ma bùn như vậy.

Mặc cho dân chúng kêu rêu, nhưng vì có sự thông đồng trước với Phạm duy Tín trưởng ty kinh tế rồi nên giờ làm ăn cứ việc làm ăn.

Ý hàm răng sắt
Chuột kinh tế gặm cả xi măng

Năm 1966 quân đội Mỹ tới trú ngụ tại QN rất nhiều. 1 kỹ nghệ mới lui đến với thành phố này. Đó là kỹ nghệ cho thuê nhà. Cho Mỹ thuê nhà qua hót bạc nên thiên hạ đua

nhau xây nhà để cho thuê. Vì vậy giá xi măng chợ đèn lên gấp 2, 3 lần so với giá chính thức.

Cũng chính vì vậy mà việc xin bông mua xi măng theo giá chính thức trở thành áp phong.

Phạm duy Tín được giới công chức coi như con chuột tinh khôn cho nên không đại gì đớp mà đẽ lò bằng chứng. Phạm duy Tín chỉ việc bám nhỏ với người nào xin có đơn hợp lệ: «Tôi ký cho anh 100 bao, anh để cho tôi 20 bao?» Người đi xin chịu liền còn cảm ơn nữa là khác. Vì có mất mát gì của họ đâu? Cố người là đơn xin 10 bao nhưng Phạm duy Tín thấy điều kiện của bợ có thể mua 40, 50 bao, Phạm duy Tín bèn biếu họ về làm đơn lại mua 40, 50 bao rồi sau đó đẽ bót lại cho Tín.

Ấn như vậy thì có thể thầm thở địa mới tin ra bằng chứng.

Chuột kinh tế dồn cả vào bụng,
Người dân cung cha thiêu
đường, bệnh nhàn thiêu sưa.

Đường sưa là nhu yếu phẩm sau gạo. Trên giấy tờ Ty kinh tế vẫn cung cấp đầy đủ cho dân chúng. Nhưng trên thực tế thì gia đình bệnh nhàn và trẻ em phải chạy xanh mặt mới mua được vài lon sưa nếu không mua nồi giá chợ đèn.

Nhiều gia đình cung cha mẹ thiêu mất đĩa bánh ngọt hỏi tại sao họ nói tại mua không ra đường.

Ăn no động cõi,
Chuột kinh tế đi Saigon, thiến..

Ông H, người vui tính, tuổi gần 40 cười nói: « Phạm duy Tín đi Saigon thiến... rồi đó ». Tôi trả lời hỏi: « thiến... là làm sao? » ông nói có vẻ như chê tội « Cậu ở Saigon mà không biết mèn ấy à ? Nhà báo mà không biết lại càng yếu hơn » Rồi ông tiếp tục cho tôi biết tại sao Phạm duy Tín đi Saigon thiến..

Nguyên là Phạm duy Tín từ ngày giữ chức Trưởng ty kinh tế kiêm xác khái nhiều âu súng mặc sướng nên cái của nợ nó thường hay phát biểu ý kiến. Phạm duy Tín có con trai con gái cả đàn nên ôm mãi vợ nhà cũng chán nhưng đi du dương thì sợ có con rơi.

Vì vậy một hôm có người bạn rủ Phạm duy Tín vào Saigon giải phẫu

treo ống dẫn tinh trùng lên thi hết sờ, Phạm duy Tín đi liền mặc dầu tiền công Bác sĩ bèn tui trên hai lần tiền lương tháng của Trưởng Ty kinh tế.

Ngày xưa các quán thái giám họ thiến là họ cắt bỏ cái đít nên chẳng làm ăn gì được. Chứ bây giờ bác sĩ chỉ làm cho không có con mà thôi.

Từ ngày Phạm duy Tín đi Saigon thiến về Phạm duy Tín trở tài đớp dữ. Đáng lý ra như con gà con heo khi thiến rồi thì hiền chử. Đắng này Phạm duy Tín lại khác, đớp hăng hơp trước rất nhiều, tinh vi hơn trước rất nhiều.

Có người giải thích rằng trường hợp của Phạm duy Tín cũng giống như trường hợp của con chuột đỗ g bị mổ dài ra bỗ lúa vào may lại.

Số là ở quê khi bị chuột cắn phá, nông dân thường bắt chuột bự mổ dài ra bỗ lúa vào mang lại thả ra đồng bị lây châm đau nên chuột nhà ta phai, điên lên mà chạy hoảng, gặp con chuột nào cũng cắn. Nhờ vậy mà bầy chuột kia phải bỏ đồng mà tránh đi nơi khác không còn can phá nhà nông nữa.

Giả thuyết này có thể đúng trong trường hợp «bậu thiến» của Phạm duy Tín.

Giám Sát Viện đốt râu,
Chuột kinh tế rập đầu lạy DB

Con chuột kinh tế ranh khôn đó đã bị Giám Sát Viện hỏi thăm sức khỏe. Nhưng vốn là chuột tinh khôn nên nó khéo an ủi liếm mép không có dấu bằng chứng rõ rệt mà Giám Sát Viện có thể thẳng tay hạ sát. Giám Sát Viện chỉ thấy được một ít số sách lém nhẹm. Giám Sát Viện quyết định giáng Phạm duy Tín 2 trật, ngưng chức Trưởng Ty kinh tế, đuổi ra khỏi tỉnh.

Việc làm này của Giám sát viện chẳng khác nào người nông dân dân nỗi giận vác đuốc thuỷ chuột nhưng chỉ đốt cháy râu.

Có cách chite cũng giàu chán rồi, Phạm d. Tín đâu có sờ. Nhưng Phạm d. Tín sợ nhất là khoán cuối ra khỏi tỉnh. Phạm duy Tín với rập đầu lạy lục dân biều D. để nhờ can thiệp cho kuối bị đuổi khỏi tỉnh.

Tài sản kinh tế Chuột kinh tế nhện dồi cát tràn năm

Khi Giám sát vén điều tra Phạm duy Tin chỉ điều tra trên sổ sách. Mỗi dây nhện ngày lễ nhận chức của ông Đặc ủy giám sát quán khu 3, ông Ngô xuân Tich chủ tịch giám sát viện kêu gọi báo chí và dân chúng tiếp tay với GSV để điều tra tài sản của các viên chức chính quyền để xác định họ có tham nhũng hay không.

Thì đây, tài sản không lồ của cựu Trưởng Ty Kinh tế Bình Định Phạm duy Tin: 1 căn nhà ngồi sang trọng đầy đủ tiện nghi trị giá trên 7 triệu đồng tại số 58 Lê Lợi Qui nhơn. Và một villa sang trọng khác tại số 12A Lê Lợi Qui nhơn trị giá trên 17 triệu đồng hiện cho Mỹ thuê. Đó là chưa kể tới vật dụng sang trọng trong nhà và của chum của nỗi khát.

Hai bất động sản trị giá 24 triệu với số lượng của ông Phạm duy Tin 20.000đ một tháng thì ông phải nhận đổi 1 thời gian là 100 năm.

Phạm duy Tin và cả gia đình phải nhận đổi một thời gian là 100 năm mới có được số tiền đó. Nhưng gia đình Phạm duy Tin chưa nhận đổi ngày nào, cũng không phải là tài sản do ông bà để lại, thi thử hỏi tiền ở đâu nếu không nói là do tham nhũng trong thời kỳ làm Trưởng ty kinh tế?

Chúng tôi với tư cách nhà báo, nêu ra trường hợp này để đáp lại lời kêu gọi của ông Ngô xuân Tich chủ tịch GSV.

Giải pháp thàn thông Chuột kinh tế biến thành chuột văn hóa

Một mặt nhờ dân biếu Đ vân động một mặt chạy chọt thoát khỏi điều khoản đuổi ra khỏi tỉnh. Nhưng Phạm duy Tin còn số khoản bị đưa đi các quận. Phạm duy Tin chạy toát mồ hôi để được ở lại Qui nhơn. Cũng may là khi đó quân đội Đà Nẵng có chuyển giao cho chính quyền địa phương một Trung tâm văn hóa đồ sộ, rất đẹp tại bờ biển Qui nhơn. Phạm duy Tin vào dinh lạy lục Đại tá H để cho về lại đây, một chỗ trống. Đại tá H điều động nhân viên theo phương pháp lắp lỗ trống nên ký

quyết định cử Phạm d.Tin là quan đốc Trung Tâm Văn Học Qui nhơn chứ không cần biết Phạm d.Tin có hiểu gì về văn hóa hay không; cũng bắt chấp quyết định trước đây của GSV là không được cử Phạm duy Tin ở chức vụ chỉ huy nào. (Quản đốc Trung Tâm Văn Hóa là Trưởng nhiệm sở cũng là một chức vụ chỉ huy đó chứ !)

Dốt đặc cán mai Chuột kinh tế trộ tài văn hóa

Tỉnh Bình Định có một Hội Trường thật lớn thật đẹp, hội trường này đã được cho giới xiné thuê cầm thận. Vì vậy từ khi Phạm duy Tin về làm Quản đốc Trung Tâm Văn Hóa Qui nhơn thì Trung Tâm Văn Hóa được sử dụng như một hội trường.

Mang tên là Trung Tâm văn hóa nghe nó xem trò vây nhưng chẳng có làm cái tích sự gì để tạm gọi là văn hóa cả. Người ta chỉ thấy lâu lâu XDNT hội họp bàn cãi, lâu lâu huấn luyện nông cơ, nhà thầu Vĩnh Lợi biếu diễn máy cày, xã Qui nhơn phát tặng phuộc cho đồng bào hoa hoạn, Thuế vụ huấn luyện cán bộ kiêm kè, họp tập bão cử, làm lễ truy diệu v.v... (Sau này Hội Văn Hóa mới tổ chức được diễn thuyết, triển lãm tranh v.v..)

Trưởng rằng với cái tình trạng văn hóa ngát ngứ ngày nay, đất Quang Trung có đợt Trung Tâm

Văn Hóa sẽ làm cho tinh thần tuổi trẻ tươi tắn dồi chít trong một sinh hoạt văn hóa lành mạnh chứ ai ngờ cái lối văn hóa gì mà kỳ khôi vậy. Thậm chí có người khi phê bình về việc làm của TT Văn Hóa Qui nhơn họ nói rằng :

« Thủ máy cày, huấn luyện nông cơ, hội họp, làm đám ma. » Chỉ còn giới chị em ta di khứa là đủ mòn tại Trung Tâm Văn Hóa ». Thú luân lưu dẽ kiếm tiền, Chuột văn hóa liền giờ trộ ma giáo

Một hôm Phạm duy Tin nhận được 1 thư luân lưu. Thấy có 4 triệu đồng, Phạm duy Tin bèn lấy Stencil đánh máy rồi tới tòa Hành chính quay ronéo 1000 tờ. Về Phạm duy Tin bắt nữ thư ký đánh máy tên vợ, tên anh, em... minh vào. Đúng ra theo người chơi đúng đắn thi khi nhận được thư luân lưu gửi tới thi tới bưu

định số 642/BĐ/TTVH ngày 10-6-70

điện gửi 500đ cho người mang số 1 rồi nâng người số 2 lên số 1. người số 3 lên số 2, người số 4 lên số 3 rồi mới đề tên mình vào số 4 xong rồi gửi bản sao cho 20 người khác. Đằng này Phạm duy Tin mà giáo ở chỗ không gửi tiền cho người mang số 1 mà vẫn điền tên mình, vợ, anh, em vào rồi gửi đi. Khi gửi Phạm duy Tin còn sợ tồn tiền nên đóng dấu tòa Hành chính ở ngoại bì thư như công văn vậy.

Cô nữ thư ký ngày nào cũng phải đánh máy vào thư luân lưu gửi đi cho Phạm duy Tin nêu có ta nói súng chửi ầm lên.

Để lập công cùng cố chút quyền hành Chuột, văn hóa nâng bì xếp lớn

Nhận thấy trước tình trạng sách báo đôi trùy ngoại nhả, vô kiềm soát, đầu độc tuổi trẻ khủng khiếp trước tình trạng suy đồi của nền luân lý do hoan cảm chiến tranh gây ra, thành phần trí thức, nhà sĩ tại tỉnh Bình Định thương yêu quê hương mình, thương yêu chúng tộc mình đứng lên thành lập một Hội để sinh hoạt văn hóa với kỳ vọng là chống xâm lăng văn hóa. Họ đó lấy tên là Hội Văn Hóa Bình Định. Sau nhiều ngày tháng chuẩn bị Hội Văn Hóa Bình Định được chính thức bởi quyết định số 59/QĐ/HIC/BĐ ngày 26-5-70.

Đại tá Nguyễn Mộng Hùng nguyên tỉnh trưởng Bình Định chấp thuận cho Hội Văn Hóa đặt trụ sở tại Trung Tâm Văn Hóa Qui nhơn.

Công việc đầu tiên của Hội là phát thanh, ra báo, lập thư viện, triển lãm tranh. Đề có tài chánh Hội Văn Hóa lập 1 số vang.

Đại tá Nguyễn Mộng Hùng nhận danh lính trưởng tặng nội 150.000đ với tư cách cá nhân 10.000đ. Ông Trần Tài tặng 10.000đ, Ông Đường Sanh 10.000đ, Ông Võ Trần Túp 10.000đ, Ông Túp 50.000đ v.v..

Thấy rằng nếu Hội Văn Hóa hoạt động có thư viện thi không lý ông Quản đốc TTVH lại ngồi chờ? Nên Phạm duy Tin vào ton hót với Đại tá H. là nên làm 1 quyết định thành lập tại Trung tâm văn hóa, 1 thư viện để có công với chính quyền Trung ương,

Đại tá H. nghe lọt tai và ký quyết

thành lập thư viện Qui nhơn và quyết định số 01/BĐ/TTVH không đề ngày tháng 12-70 cử Phạm duy Tin kiêm quản thủ thư viện Qui nhơn.

Còn cứ vào quyết định này Phạm duy Tin vào tòa HC bợ 150.000đ của Tỉnh trưởng tặng cho Hội Văn hóa để đi Saigon mua sách.

Trên phương diện pháp lý 150.000 đồng này người nhận là Thủ quỹ của Hội Văn hóa, người đi mua sách là Ủy viên thư viện của Hội Văn Hóa đi mua chứ không phải ông quản đốc Trung Tâm Văn Hóa Phạm duy Tin vì tiền này Tỉnh trưởng tặng cho Hội Văn Hóa có ghi vào sổ ngày của Hội hẵn hoi.

Vốn nòi đục khoét Chuột văn hóa xoay qua gặm sách :

Phạm duy Tin âm thầm bợ 150.000đ. đi Saigon mua sách chẳng cần tham khảo ý kiến của Hội Văn Hóa là cần mua sách gì bồ ích cho học sinh. Khi đi Phạm duy Tin có mang theo một ván thư gửi các nhà sách, nhà xuất bản tại Saigon nói về việc Qui nhơn mì thành lập thư viện nhờ các nơi giúp đỡ. Cũng như tại Qui nhơn nhiều nhà sách, nhà xuất bản tại Saigon cho sách, còn một số thi mua. Nhưng Phạm duy Tin mang hóa đơn về là mua cả. Hóa đơn lại bất hợp lệ làm cho ty tài chính không chịu.

Sau Phạm duy Tin mới làm hóa đơn khác để hợp thức hóa số sách.

Phạm duy Tin là một cựu trưởng ty kinh tế không lý không biết những thủ tục tài chính số đằng đó sao?

Được biết khi đi mua sách về Phạm duy Tin có mua về một chiếc máy loại chạy điện khoảng 10.000đ. Nhiều người xầm xì là không phải tiền túi của Phạm duy Tin bỏ ra mua mà là tiền của số tiền sách.

Về thiệu chí văn hóa của Phạm duy Tin người ta có thể đọc được những nhan đề sách mà Phạm duy Tin đã mua về cho thư viện như sau : Yêu mệt, Yêu muộn, Trung vong tay đàn ông, Vợ kẻ khác... (chỉ thiếu bộ « Cậu chó »).

Chúng tôi xin lỗi các tác giả kê tên, chúng tôi nêu ra đây vì thư viện này để cung ứng cho nhu cầu

học hỏi của 25000 học sinh nhỏ chứ không phải dùng để giải trí cho người lớn.

Khi đem sách về Phạm duy Tin tự ấn định giá biểu cho mượn sách là 600 đồng mỗi thẻ, mỗi năm đóng thêm 300 đồng, mất sách thì bồi theo giá tăng thêm 10% nhưng trên thực tế Phạm duy Tin bắt các em học sinh bồi thường theo giá tăng 50% với số tiền ghi trên sách.

Trong lúc này Hội Văn hóa có ghi vào sổ ngày của Hội hẵn hoi.

Ngoài số tiền trên, các nhà sách và tu viện Q. nhơn có gởi cho hội văn hóa gồm 1000 quyển sách. Hội văn hóa đã sang TT văn hóa. Phạm duy Tin đem sáp nhập chung số sách này lại và đồng loạt cho thuê với giá 600 đồng một thẻ mượn sách. Việc làm này đã làm cho nhiều người tặng sách bất mãn.

Trong cuộc tiếp xúc voi chúng tôi ông T. một nhân sĩ lão thành có uy tín lớn và có thẩm quyền trong hội Văn Hóa Bình Định cho biết việc làm có tính cách mượn đầu heo nấu cháo này của ông Phạm duy Tin đã làm cho anh em trong hội văn hóa không mấy vui lòng tòa HC.

Đây là một sự thật đáng buồn. Không biết ông Phạm duy Tin dựa thế vào đâu mà làm ngang xuong như vậy?

Xếp lớn sắp ra đi An ủi Chuột bằng tưởng lẻ

Khi Tổng Thống Thiệu ra kinh lý Bình Định Đại tá H. cựu tỉnh trưởng Bình Định tưởng trình công tác địa phương có nói rằng đã lập được một thư viện trực thuộc tòa HC. Đại tá H. tuyên bố được câu đó cũng là nhờ tài của Phạm duy Tin mà nơp mượn đầu heo nấu cháo.

Vì vậy trước khi ra đi Đại tá H. ban cho Phạm duy Tin một âu huệ. Âu huệ đó là bằng tưởng lẻ số 126 nhiệt liệt khen ngợi Phạm duy Tin quản đốc TT Văn Hóa với lý do : « Tích cực trong cuộc bầu cử Thượng Viện ».

Làm văn hóa như thế là nhất nước rồi!

Khi đọc được bằng tưởng lẻ này của ông quản đốc TT Văn Hóa Qui nhơn chắc cũ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa nếu không khóc thét lên thi cũng ngất xỉu luôn.

Biết xếp lớn sắp đi Chuột văn hóa dự mưu qua mặt

Đêm 6-1-71 CS đặt chất nổ làm nổ tung kho đạn tại đèo Son. Thành phố Qui nhơn rung rinh Cảnh sát vội bố trí khắp nơi.

Sáng 7-1-71 khi đi làm Phạm duy Tin phác giác ra là cửa thư viện Q. nhơn bị bẻ khóa. Phạm duy Tin cho rằng toàn Nghĩa quân đêm hôm không gác, liền lập tức trình lên Đại tá H. Đại tá H. bút phê cho quân trấn Qui nhơn đổi toàn Nghĩa quân đó đi nơi khác, thay toán khác.

Ngay lúc đó thì Phạm duy Tin bay tin Đại tá H. đổi đi, lễ bàn giao vào ngày 14-1-71 do đó Phạm duy Tin giữ tờ trình có bút phê đó lại làm gấp mấy anh nghĩa quân thành phố kia. Sau nhiều lần tiếp xúc thương thuyết. Phạm duy Tin xếp tờ trình có bút phê đó cất đi. Ý hắn nghĩ rằng Đại tá H. đi rồi không ai biết việc này. Nhưng sau đó bại lộ, nhiều người xầm xì, Phạm duy Tin sợ mới sao gởi cho Quản Trấn. Lúc đó là ngày 16-2-71. Cố thể hỏi 1 câu mà làm cho Phạm duy Tin cưng họng là ăn rồi làm gi để tới 9 ngày sau mới sao văn thư gởi đi?

Đại tá H. bây giờ ở Cam Ranh hay được việc này chắc buồn lắm.

Trò tài xuất qui nhập thần Chuột văn hóa làm trò phi pháp

Thấy được tình cảnh như vậy nên anh em trong hội Văn Hóa không nói gì. Chúng tôi có hỏi đến nhiều người trong hội họ nói chờ khi Giáo Sư Đoàn Nhật Tán, Hội trưởng lành bình đã rời họ sẽ có phản ứng với tòa HC về thái độ của ông Phạm duy Tin cũng như vấn đề pháp lý của thư viện.

Vì thấy chẳng ai thèm nói gì Phạm duy Tin tưởng rằng chẳng ai biết gì nên làm nhiều chuyện lộng hành. Ví dụ như tăng giá tiền thường sách lên 50% với giá ghi ở bìa sách trong lúc đó điều lệ chỉ bát buộc tăng 10%. Hoặc như :

— Lấy thẻ thư viện của Hội văn hóa ký cấp miễn phí cho con, bạn bè.

Thẻ thư viện của Hội văn hóa chỉ có ông Hội trưởng hoặc ủy (Xem tiếp trang 56)

TÁC PHẨM BÁN CHẠY NHẤT THẾ GIỚI
300 TRIỆU CUỐN NĂM 1970

CHUYỆN TÌNH

(LOVE STORY)

ERICH SEGAL

bản dịch : PHAN LỆ THANH

LTS : — Cuốn tiểu thuyết tình cảm do Erich Segal sáng tác, trong suốt 1 năm nay là cuốn sách lôi cuốn đông đảo giả nhất thế giới. Xuất bản tại Hoa Kỳ chỉ dày 200 trang thôi luôn luôn ở địa vị bestseller (sách bán chạy nhất). Cho tới nay người ta ước lượng có tới 50 triệu người Mỹ đã đọc cuốn truyện tình này (cứ 4 người dân Mỹ thì có một người đọc). Sách in ra tại Mỹ lên tới 14 triệu quyển bán hết trong 40 tuần lễ. Đã được dịch ra 18 thứ tiếng trên toàn cầu. Tại Pháp bản dịch cũng được xếp hàng Best seller trong nhiều tháng vừa qua. Số sách in ra cũng lên tới 2, 3 triệu rồi. Erich Segal vật ngã cõi văn hóa vì đại Hemingway. Trên danh sách best seller suốt trong năm 1970 cuốn *Island in the stream* của Hemingway đành nằm hàng thứ 4, nhường hàng số 1 cho Love Story. Thật là một kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử văn hóa ; mỗi lần in là 5 triệu cuốn mà đều đã được các hàng sách đặt tiên mua trước cả.

(TIẾP THEO)

— Cố. Dĩ nhiên là cố. Chắc chắn Jen cũng vậy Phil. Jen cũng yêu Phil lắm.

Bước chân tôi không còn thủng thỉnh nữa. Nàng nói với ai vậy ? Không phải Davidson — tên hắn đâu có phải là Phil. Tôi đã soát lại tên hắn trong sổ ghi danh từ lâu rồi. «Martin Eugene Davidson, 70 Riverside Drive New York. Trường Âm nhạc và Hội họa». Trong hình trông hắn có vẻ đa cảm, thông minh, thua tôi chừng hai chục kí. Nhưng nghĩ đến Davidson làm gì ? Rõ ràng rành lúc này đây cả hắn và tôi đều đang bị Jennifer Cavilleri cho de vì một tên nào đó mà nàng đang (thò bỉ chưa !) hòn gió tôi tấp qua giây nói !

Tôi vừa đi vắng có bốn mươi tám tiếng đồng hồ mà đã có thằng Phil chó chét nào bó vào giường Jenny rồi (nhất định như vậy !).

— Ủ, Phil, yêu nhiều. Thời nhè.

Vừa gác máy lên thì Jenny trông thấy tôi và không hề ngạc nhiên, nàng nhoẻn miệng cười và



— Hả ?

— À Phil là ai vậy ?

Nàng vừa bước lên xe vừa thản nhiên trả lời :

— Bố em.

Tôi đâu tin nổi chuyện đó.

— Em gọi bố em là Phil hả ?

— Tên ông mà. Thế anh gọi bố bằng gì ?

Jenny đã có lần kề răng bố nàng là người đã nuôi dưỡng nàng, đâu như ông có lò làm mì gì đó ở tỉnh Cranston thuộc đảo Rhode. Mẹ nàng bị xe hơi đâm chết khi nàng còn bé xiu. Nàng kề chuyện này ra khi chàng hỏi tại sao nàng không học lái xe hơi. Đại khái cha nàng là «tốt hết sức» (chữ nàng dùng) nhưng ông tin dị đoan vô cùng và nhất định không chịu để con gái lái xe. Thật bất tiện cho nàng nhất là mấy năm cuối cùng ở trường trung học khi nàng phải sang tận Providence để học thêm Piano nhưng cũng nhờ đi xe bus nên nàng đã đọc được hết tất cả tác phẩm của Proust.

— Anh gọi ông bằng gì ? Nàng hỏi lại.

Tôi đang mơ mộng tận đâu đâu nên không nghe nàng hỏi.

— Ông nào ?

— Anh dùng danh từ gì để chỉ người sinh ra anh ?

Tôi trả lời bằng danh từ mà tôi vẫn ao ước được dùng.

— Thằng chả.

— Trước mặt ông ?

— Chẳng bao giờ anh thấy mặt ông ta cả.

— Ông ta đeo mặt nạ sao ?

— Cố thể nói như vậy, Bằng đá. Mặt nạ bằng đá dày cộm.

— Thời đó, chắc ông phải kiêu hãnh vì anh lắm, anh là thể thao gia nổi tiếng của Harvard mà.

Tôi nhìn nàng. Đúng thế, làm sao nàng biết tất cả mọi chuyện được.

— Ông cũng thế, Jenny.

— Nỗi tiếng hơn cả vô địch Trường Xuân sao ?

Tôi khoái thấy nàng thán phục sự nghiệp thể thao của tôi. Đáng tiếc là tôi phải kê về cha tôi và vì thế tự hạ thấp tôi xuống.

— Ông chèo thuyền độc tại Thế vận Hội 1928.

— Trời, thật ư ? Ông có thằng không ?

— Không, tôi đoán nàng thấy rõ là thực tinh tôi lấy làm bằng lòng việc chỉ về thứ sáu trong cuộc đua chung kết.

Một phút yên lặng. Böyle giờ may ra Jenny hiểu rằng lần Oliver Barrett IV không chỉ có nghĩa là bị ám ảnh hoài hoài bởi tòa nhà đá xám trong khu đại học Harvard. Còn thêm một sự so tài về sức mạnh nữa. Nghĩa là một đời hồi phải thành công trong hành vực thể thao luôn đè nặng trên vai. Trên vai tôi.

— Nhưng ông làm gì mà anh gọi ông là thằng chả ? Jenny hỏi.

— Ông ạ hay ép buộc anh

— Anh nói gì cơ ?

— Èp buộc anh, tội tập lại.

Mắt nàng mở to. Anh định nói là ông loạn luân.

— Đừng kể chuyện bậy bạ trong gia đình em ra nứa, Jen. Gia đình anh có đủ rồi.

— Thị dụ như... Oliver ! thí dụ, ông ép buộc anh làm gì ?

— Những «điều phải làm», tôi nói.

— Làm những «điều phải làm» thì có gì mà xấu ?

Nàng lấy làm thú vị vì đã tìm ra một câu nói có vẻ mâu thuẫn.

Tôi cho nàng biết tôi ghét bị đúc khuôn theo truyền thống họ Barrett như thế nào điều này chắc nàng phải biết rồi vì bao giờ tôi cũng nhăn mặt khi phải nói đến con số theo sau tên họ. Tôi ghét ngay cả việc phải tường trình kết quả mỗi tam cá nguyệt.

— Vâng, phải, Jenny nói, giọng mỉa mai, «em đề ý anh đâu thích được mười trên mười hoài hay được gọi là nhà vô địch. »

— Anh chỉ ghét vì ông cứ nhất định bắt anh phải được hạng nhất ? Tôi ra những điều mình luôn cảm thấy (nhưng chưa bao giờ nói ra) làm tôi khó chịu muối chết, nhưng tôi cần cái nghĩa cho Jenny hiểu. «Và khi mình làm được hết mọi chuyện rồi ông vẫn chẳng coi mình ra gì. Nghĩa là ông chẳng thêm đề ý gì đến mình cả. »

— Nhưng ông ấy bạn quá. Hình như ông phải trông coi mấy nhà băng và bao nhiêu cơ sở khác nữa, phải không ?

— Trời đất ơi, Jenny, em về bè ai đây ?

— Bộ tuyên chiến thật sao ?

— Hắn đi rồi.

— Anh khùng quá, Oliver à.

Nàng có vẻ thành thật không tin. Đây là lần đầu tiên tôi khám phá ra một điểm xa cách tinh thần giữa chúng tôi. Tôi nghĩ, ba năm rưỡi trời ở Harvard và Radcliffe đủ để biến chúng tôi thành hai người tri thức vênh vang, lý tưởng phu nhau, nhưng khi phải chấp nhận sự thật về cha tôi, rằng ông là người ba đá, nàng bướng bỉnh bám vào cái quan niệm di truyền của giống máu Ý. Địa Trung Hải rằng bố bao giờ cũng yêu con, và không thể bùn cát gì với nàng được cả.

Tôi cố kẽm trường hợp trái ngược lại. Cái lần chúng tôi ngồi đối diện không nói không nàng gì sau trận Cornell.

Nàng có vẻ ngạc nhiên thật. Nhưng ngạc nhiên sai đường mới bỏ mẹ chứ.

— Ông chịu khó lên tận Ithaca để xem trận cầu khỉ giờ ấy ư ?

Tôi giải thích cho nàng hiểu bổ tôi là một cái thùng rỗng. Nhưng nàng không sao quên được việc ông đã đi mấy chục dặm đường để đến dự một buổi thể thao (có thể gọi là) tầm thường như thế.

— Tí gì, Jenny, đừng nói chuyện đó nữa !

— Cũng may anh có mặc cảm về bố anh. Thành ra anh cũng đâu có hoàn toàn.

— Thế ra em hoàn toàn lầm sao?
— Đầu có, câu bé. Nếu em mà hoàn toàn đời
nào em thèm đùa chơi với anh.

Trở về với công việc như thường lệ.

V

Đè tôi kề bạn nghe sơ qua về mối liên lạc vật
chất giữa tôi và Jenny.

Điều là chúng tôi không dụng chạm gì với nhau trong một khoảng thời gian rất lâu. Nghĩa là, chúng tôi không hề đi xa hơn những lần hồn nhau mà tôi kề ở trên (tôi vẫn nhớ in từng cái hòn). Thật là đối với tôi vì xưa nay tôi vẫn là người liều lĩnh, thiếu kiên nhẫn và thích làm liều. Thủ bao bất cứ cô gái nào ở nhà trọ Tower Court hay Wellesley rằng đã ba tuần liền Barrett IV đi chơi hàng ngày với cùng một cô gái mà chưa ngủ với cô ta lần nào, chắc chắn các cô ấy sẽ cười ấm lên và lo ngại cho cái nữ tính của cô gái diêm phúc đó. Nhưng thực tế khác hẳn với giả tưởng.

Tôi không biết bắt đầu làm sao.

Xin các bạn đừng hiểu lầm câu nói này. Dĩ nhiên tôi biết hết cách thức. Có điều tôi thấy ngượng vì phải làm những trò ấy. Jenny tinh quái quá nên tôi sợ nàng sẽ cười tôi thối mũi nếu tôi giờ cái trò lăng man làm li (và khó cưỡng lại được) của Oliver Barrett IV ra. Tôi sợ nàng sẽ từ chối, đúng thế đấy! Tôi còn sợ nàng bằng lòng vì tưởng tôi chỉ muốn có thể. Điều mà tôi thấy khó nói là cảm tình của tôi đối với Jenny rất đặc biệt, tôi không biết làm sao diễn tả được, cũng không biết hỏi ý ai bây giờ. (Sau này nàng bảo tôi, « Đáng lẽ anh phải hỏi em ».) Tôi chỉ biết tôi cảm thấy tiếc. Đối với nàng. Đối với tất cả con người nàng.

Một buổi trưa chủ nhật chúng tôi ngồi đọc sách trong phòng tôi.

— Thế nào anh cũng bay cho mà xem, Oliver a.
— Thế nào cũng bay nếu cả ngày anh chỉ ngồi nhìn em học mà không chịu học gì cả.

— Anh đâu có nhìn em. Anh đang học đấy chứ.
— Chỉ xạo. Anh đang nhìn chân em thì có.
— Thỉnh thoảng thôi. Sau mỗi chương sách.
— Sách gì mà toàn chương ngắn cùn vậy.
— Thôi đi có. Tự cao nó vừa vừa chứ. Cò đâu đẹp đến nỗi như vậy!

— Vẫn biết. Nhưng thế nào mà cẩm anh nghĩ em đẹp được!

Tôi ném quyền sách đang đọc xuống đất rồi đi lại chỗ nàng ngồi.

— Trời ơi, Jenny, anh còn lòng dạ đâu mà đọc John Stuart Mill trong khi anh thèm muốn em tung giày tưng phết như thế này?

Nàng nhường mặt và nhăn mặt lại:
— Oliver, đừng đùa một chút nào!
Tôi quỳ bên ghế nàng. Nàng tiếp tục đọc sách.
— Jenny.

Nàng nhẹ nhàng gấp quyền sách lại, đặt xuống bàn rồi đưa tay ve vuốt cổ tôi.

— Oliver,

Thế là chuyện xảy ra. Tất cả mọi chuyện.

Làm tình lần đầu tiên với nàng thật trái với cảm giác khi nó chuyện với nàng lần đầu tiên. Cái gì cũng êm á diu ngọt, thần tiên.

Như tôi đã nói, lần nào chúng tôi gặp nhau nàng cũng ăn mặc đàng hoàng trừ vài lần áo len nàng tuột một hai nút khuy. Bởi vậy tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy giây chuyền thánh giá nhỏ xíu trên cổ Jenny. Một chiếc giây chuyền không có khóa nghĩa là nàng đeo nó cả trong lúc ân ái. Buổi trưa hôm đó trong lúc nằm nghỉ với những cảm giác tuyệt diệu — khi tất cả mọi chuyện cũng như không có chuyện gì đóng kẽ nữa, tôi sờ nhẹ vào chiếc thánh giá và hỏi, nếu biết nàng ngủ tới tôi và v.v, không biết ông cha vẫn nghe nàng xưng tôi sẽ nói gì. Nàng trả lời là nàng không bao giờ xưng tôi.

— Tưởng em là gái ngoan đạo lắm mà?

— Đúng, em là con gái, và em ngoan lắm.

Nàng nhìn tôi chờ sự đồng ý; tôi mỉm cười. Nàng cũng cười.

— Thế nghĩa là trong ba chữ có hai chữ đúng.

Tôi hỏi tại sao nàng lại đeo thánh giá, mà lại thánh giá rất đẹp và lạ nữa, Nàng cát nghĩa đây là chiếc thánh giá mẹ nàng để lại; nàng đeo nó vì lý do tình cảm chứ không phải tôn giáo. Đến đây câu chuyện trở về với chính chúng tôi.

— È, Oliver, em đã nói yêu anh chưa?

— Chưa, Jen.

— Tại sao anh không hỏi?

— Thu thực là anh sợ.

— Bây giờ anh hỏi đi!

— Em có yêu anh không, Jenny?

Nàng ngược nhìn tôi và trả lời hết sức gay gắt, lần đầu tiên tôi khám phá ra con người thật của Jenny, con người dịu với những ngón tay mộc mạc, yêu đương. Phản ứng của tôi còn lạ lùng hơn nữa. Tôi dịu dàng. Tôi mơn trớn nàng. Có thật đây là Oliver Barrett IV không.

— Anh nghĩ sao?

— Có, Chắc có, Có lẽ.

Tôi hôn lên cổ nàng.

— Oliver?

— Hử?

— Không phải em chỉ yêu anh mà thôi.

Chúa ơi, gi nữa đây?

— Em yêu anh lắm lắm Oliver a.

VI

Tôi quý Ray Stratton lắm.

Nó học không giỏi gì, đá banh cũng chẳng hay (phải cái chậm), nhưng luôn luôn tỏ ra là bạn tốt và dễ chịu. Và suốt năm cuối ở Đại học tháng chép đó đã khổ nhiều vì tôi. Không hiểu hắn phải đi đâu làm bài mỗi khi trông thấy chiếc cà vạt treo trên quả đấm cửa (dẫu hiệu cũn thận việc bèn trong?) Đúng ra nó cũng chẳng참 gì, nhưng đôi khi nó

cũng phải học chữ. Có thể nó vào thư viện, hoặc sang nhà trọ Lamont, hoặc đến hội quán Pi Eta. Nhưng những hôm thứ bảy Jenny và tôi nô nức loạn với nhau cà đèm, không hiểu nó ngủ đâu? Chắc Ray phải kiếm đất cẩm dù đâu đó — chẳng hạn trên ghề dài buồng bên cạnh, v.v... trong trường hợp chủ nhân phòng này cũng không làm ăn gì đèm đó. Tuy nhiên, lúc đó mùa hè banh đã qua, và nếu nó ở hoàn cảnh tôi, tôi cũng sẽ giúp nó như thế.

Đã đến bù lại, tôi cho Ray những gì? Ngày xưa tôi thường kể cho nó nghe từng chi tiết tỉ mỉ tất cả những lần làm ăn như vậy. Bây giờ không những nó bị tước mất quyền lợi bất khả xâm phạm này, mà tôi còn giữ bí mật chưa hề nhận rằng tôi và Jenny đã ngủ với nhau. Tôi chỉ cho nó biết giờ nào, ngày nào chúng tôi cần buồng, v.v. Stratton muôn nghĩ sao thì nghĩ.

Thỉnh thoảng nó lại hỏi, « Trời ơi, Barrett, được chưa? »

— Raymond, nếu may là bạn tao thì may đừng hỏi nữa.

— Nhưng, trời ơi, Barrett, mỗi tuần mấy chiều, rồi tối thứ sáu, tối thứ bảy. Chó gi, chắc may phải làm được rồi chứ.

— Nếu thế may còn hỏi tao làm gì?

— Bởi vì như thế không tốt.

— Cái gì không tốt?

— Tình trạng này, Oliver a. Từ trước tới nay may có bao giờ như thế đâu. Cái kiểu này cứ lờ đi không chịu kè cho anh Ray may nghe ấy. May không được quyền làm thế. Không tốt. Trời đất, nó làm gì mà khác những em kia như vậy?

— Ray dày, trong tình yêu trưởng thành.

— Tình yêu?

— May làm như thế yêu là một chữ tục không bằng.

— Tình yêu ở tuổi may? Trời ơi, tao là cho may đấy.

— Lo tao làm sao? Lo tao điên ư?

— Lo cho tuổi trẻ của may. Tự do may. Đời may! Tôi nghiệp Ray. Nó thành thực,

— Bộ may lo may sẽ mất bạn đê chung phòng hả?

— Cirt, có thể nói tao đã có thêm bạn chung phòng ấy chứ, vì có nàng ở đây cả ngày cả đêm còn chó gì.

Tôi phải lo mặc quần áo đê đi nghe nhạc cho nên không thể kéo dài câu chuyện với Ray được.

— Đừng lộn xộn, Raymond. Chúng mình sẽ thuê phòng trên New York như đã định. Mỗi đêm lại thay đổi em. Rồi đâu vào đó hết.

— Đừng nói tao lộn xộn, Barrett. May mắn con đê rồi.

— Không có gì nguy hiểm đâu. Cứ bình tĩnh. Tôi vừa đi ra cửa vừa sửa lại ca vát, Stratton vẫn tỏ vẻ không tin.

— È, Ollie?

— Cái gì?

— May làm nó rời chứ hả?

— Trời ơi, Stratton!

Lần này không phải tôi dẫn Jenny đi nghe nhạc; tôi đến xem nàng chơi nhạc. Ban nhạc Bach chơi bản hợp tấu Brandenburg số 5 tại rạp Dunster và Jenny sẽ giữ chân chơi phong cầm. Dĩ nhiên tôi đã nghe nàng chơi nhạc nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ tôi nghe nàng chơi với ban nhạc hoặc trước khán giả. Trời, nàng làm tôi bảnh diện quá. Theo sự hiểu biết của tôi thì nàng chơi tuyệt hảo.

Sau buổi hòa nhạc tôi nói với nàng, « Em chơi tuyệt quá. »

— Chứng tôi kiến thức về nhạc của cậu đến đâu, cậu bé à.

— Kiến thức anh đủ để thưởng thức tài em.

Chúng tôi ra đến sân nhà hát Dunster. Một buổi chiều tháng tư đẹp trời báo hiệu mùa xuân sắp tới Cambridge. Rất nhiều bạn đồng nghiệp nàng đi quanh quần gần đó (cả tên Martin Davidson, đang nhìn tôi thù ghét) nên tôi không dám lý sự với nàng về âm nhạc nữa.

Chúng tôi băng ngang qua đường Memorial Drive và đi dạo dọc theo bờ sông.

— Barrett, làm ơn đừng đùa. Em chơi được Không hay tuyệt, Cùng không phải hạng quán quân Chỉ được được. Hiểu chưa?

Làm sao mà tôi cãi lại, một khi chính nàng muôn tự hạ mình xuống?

— Được rồi. Em chơi được lắm. Anh chỉ định nói không bao giờ em nên bỏ nghề nhạc.

— Đầu có ai nói em định bỏ nghề nhạc hả Ông Nội? Em sắp sang thụ giáo Nadia Boulanger nữa ấy chứ.

Nàng nói lầm nhầm gì đây? Hết câu nàng bỗng im lặng và tôi linh cảm là nàng vừa lỡ mồm tiết lộ một điều không định nói ra.

— Ai có.

— Nadia Boulanger. Một nhạc sư nổi tiếng ở Paris. Nàng lướt qua câu sau cùng.

Tôi chậm chạp hỏi lại: ở Paris hả?

— Bà ta chậm rất ít học trò Mỹ Em đúng là may mắn. Được cái học bổng cũng khá nữa chứ.

— Jennifer em định đi Paris thật sao?

— Em chưa đi Âu Châu bao giờ. Em muốn đi. Tôi năm lấy hai vai nàng. Hình như tôi hơi mạnh tay quá, tôi không biết nữa.

— È, em biết tin này từ bao giờ?

Lần đầu tiên trong đời, Jenny không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

— Ollie, đừng vờ vắn. Dĩ nhiên em phải đi.

— Sao lại dĩ nhiên?

— Chúng ta sẽ ra trường, rồi sẽ chia tay, đường ai người nấy đi. Anh tiếp tục học luật.

— Khoan đã — em nói gì vậy?

Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Và nàng lộ vẻ buồn.

— Ollie, anh là con nhà tỷ phú, còn em là con số không trên bậc thang xã hội.

Tay tôi vẫn nắm chặt vai nàng.

(CÒN NỮA)

Tất cả chúng ta
đều phải suy nghĩ
về vụ án này

Vụ án lạ lùng, kinh khủng nhất thế kỷ

NGỌC THỨ LANG
viết theo PIERRE JOFFROY
(Paris Match)

(Tiếp theo ĐỎ/số 73)

Như vậy thi đi làm Bồi thẩm đoàn hay đi...ở tù ? Ô hay, sao lại có sự so sánh hạ nhục vậy ? Có chán trong « jury » để quyết định tha hay bỏ tù bị cáo phải là 1 cái gì quan trọng, hách lầm chờ ? Và ít ra... tù có được ăn lương nhà nước đâu ? Bồi thẩm đoàn Los Angeles thì ít ra cứ mỗi ngày xử án, nhà nước phải trả lương 5 đô-la chờ ít sao ? Dù chỉ là món tiền danh dự, vì tiền lương phu quét đường còn phải trên 10 đô la một ngày kia mà ?

Một « jury » như vậy đó... trách sao không « ngần » người nhìn nhau và mặt buồn như đưa đám ma, đúng như lời lời nữ ca sĩ Leslie đã diễu.



Một bọn mất gốc, điên khùng, chết sống kê bò... hay tín đồ của một « đạo » mới toanh :
đạo Đồi ?

Không riêng phái viên Paris Match mà bất cứ ai có dịp tiếp xúc với « băng » giết người của Mansion đều nhận thấy không phải ngay rằng chúng chỉ nắm quyền chủ động trong những phiên tòa xử. Tui nó nghiêm nhiên tự cho mình cái quyền muốn làm gì thi làm kẽ cả việc giết người chẳng vì một nguyên nhân nào hết, là vì « giáo chủ » đã dạy rằng ĐỒI NÀY KHÔNG CÓ GÌ XẤU KHÔNG CÓ GÌ TỐT... nghĩa là phi thiện phi ác.. vì chính cái hữu lý này ra từ chỗ vô lý vậy. Đã thế thi nói đến LÝ làm gì nữa, kẽ cả cái LÝ của mấy cha làm luật tự cho mình

có nhiệm vụ bảo vệ công quyền.

Tui tôi tuân lời dạy của « giáo chủ ». Nếu mấy người cho là tui tôi giết người là VÔ LÝ thi muốn làm gì thi làm, tui tôi đâu cần để ý đến cái LÝ của mấy người ? Xứ tử là cùng chờ gì... mà tui tôi sẵn sàng chết kia mà ? Người chẳng dạy « chính cái chết là khởi đầu cho sự sống » đó sao ? Cái Chết có nghĩa gì ? Điên đầu chưa, quý vị ? Chẳng nó điên hay mình điên. Phải có tư tưởng « cao quý » cõi đó trong đầu thímới có thể nhơn nhơn thách thức « ngon lành » như mấy cô bé không ai dám ngờ nhưng tay vào máu chờ ? Mà nói làm gì cái chuyện vật đó, quý vị ? Trước sau 7 mạng người... tại nó còn kẽ bò mà ? (3) Và mạng chúng nữa, có ra gi đâu ?

● Từ ngày có danh từ Tòa Án, chưa có vụ nào đặc địa, diễn đầu và đa đoan... như vụ Tòa Los Angeles xử bọn đốn đòn, giết một hơi 7 mạng người vô duyên có này ● 194 ngày họp xử, 1 triệu đô la, 25 ngàn trang hồ sơ, 84 nhân chứng, 297 món tang vật... để rõ cuộc nghe bị cáo cười ầm ầm, LÊN ÁN quý tòa như diễn ● Có vụ án nào... 2 luật sư ngồi tù, 1 biệt tích... 12 vị phụ thâm mất hết tự do... ông Biện lý mắng chúc ngang, ông Chưởng lý công khai vi luật và ông Tổng thống cũng vi hiến rõ ? ● Ở Việt Nam, giáo chủ phi thiện phi ác Manson ắt sẽ là một ông-đạo-Đồi... để rao truyền « đạo đòn-dòn » như các tay đạo Lá, đạo Liếm ?

Gọi nhân dâng, cử chỉ Susan, Patricia, Leslie... có gì quá đáng đâu ? Không đẹp, vì phần đông đàn bà Mỹ đều xấu cả, nhưng ba đứa nữ này có cái gì để chứng minh sự hung ác, tàn nhẫn đến cùng cực là dần dần chết vài mạng người không hận thù, lấy máu bôi lên trang chơi đùa ? Con Susan Atkins con ném thử tí tí máu nạn nhân Sharon Tate để khen rằng « tuyệt diệu » kia mà ? Nó còn muốn móc mắt, cặt tay nạn nhân và đâm chết những thắng tai tử Hollywood khác !

Nhưng thử nhìn gần ánh mắt của chúng nó coi ? Nó thoáng một vẻ ngơ ngẩn đấy... nhưng cũng cực hung dữ ấy. Nó làm người nhìn nhiều khi phải lạnh minh ? Nó khờ khạo, ngơ ngẩn... đúng тип vẫn thường thấy ở dưỡng tri viện Liên Hợp, Chợ Quán.

Nhưng bao nhiêu cuộc chiêm nghiệm khoa học, tâm lý không đi đến một khẳng định nào : 3 đứa nữ này trí óc quân bình như tất cả chúng ta ? Có thể có những CON, và lên cơn thi cái gì cũng đâm làm cù... nhưng phần đông đàn bà đều có tới « ba máu, sáu tay lặn ».

Vậy tài động cơ phạm pháp của 3 con « ác phụ » đã hiển nhiên do ảnh hưởng của « giáo chủ », của người rồi ! Mà « người » là ai ?

Charlie Manson, giáo chủ đây ! Jesus cũng gật mà Satan cũng ô kê vì ở cõi đời này có cái quái gì có nghĩa đâu ? Phi thiện phi ác và phi lý hết trai. Mà « hữu » cũng ở « phi » mà ra (diễn đầu chưa ?)

Đi nhiên chỉ có cái hữu lý lớn nhất là bản thân « giáo chủ », là anh Charlie, thiên sứ của Thiên Chúa. Vả đạo của người, xin tạm hiểu là đạo Đồi. Nguyên tắc là cái gì cũng cẩn thận vào phòng hỏi ngạt cười. Ghế điện hay hơi ngạt cũng đèn thê, chỉ có thằng nào sợ mới thấy khác, bọn này thi rendez vous cõi đó, âm nhạc tung bừng ở trong đầu.

Khá khen cho đệ tử Susan. Tao đếch cần. Bọn chúng mày đeoat được đời tao... mà đeoat tao không được. Chúng mày thua hết !

Đúng thế ! Luật sư biện hộ cho chúng sau khi cố gắng hết mực cõi dành chào thua : « Tui này... chẳng giống ai ! Cang không giống bọ ! Sát nhân thông thường. Rút cuộc chẳng biết tui nó là cái gì nữa ! Chịu luôn ! »

Ước mơ làm chó sói, ra sa mạc sống bầu bạn với đá cát, xương rồng... để đợi ngày tận thế

Còn hỏi ! Là Satan, là Christ... là tông đồ ngài sai xuống thế gian... cái đó tùy ? Mà là chó sói thì tuyệt diệu, đúng như « người » vẫn ước mơ. Phải là chó sói mới hách, thông minh, tự lập, tự kiếm miếng ăn ở ngoài sa mạc, vứt vào đâu cũng sống nhờ tai thính, mắt béo. Kho người nó có cần bự đâu nhưng có con nào bat nạt đâu ?

Tôi nêu gương chó sói để làm lãnh tụ, để chỉ huy. Ở trong tù cũng vẫn chỉ huy mới hách chứ ? Cần gì đến sức mạnh của bắp thịt ?

Có đúng vậy không ? Có được không ? Một vị bác khám xác nhận : « thằng này là lâm ! Người nào gần nó cũng « bị » với nó hết ! Ngay ở khám trọng phạm San Quentin tui tôi cũng phải canh chừng hoài : có 1 mặt mới là phải để nó riêng ra 1 chỗ. Để canh nó... thành đệ tử của nó chắc là

Khốn nạn, sao bọn tù gán guốc, anh chị thê... mà đụng nó là hiền như một chú cừu non. Nó có đặc quyền khám đường cho phép một ngày gọi tên lè phòn ra ngoài hai lần để liên lạc vậy mà mấy thằng đệ tử còn che dấu, nhét « người » vào giữa hai mạng đê « người » gọi thê. Muốn phòn bao nhiêu cũng có dám thằng đệ tử xung phong làm lién !

Trong khi đó, bọn đệ tử còn ở ngoài cứ tà tà đi bụi đời, tụ tập nhau ngài sa mạc (tức đám đất hoang) bới đồng rác kiếm ăn để học tập làm cho sỏi, chờ đợi giáo chủ tái xuất giang hồ là lại quay quần vui vẻ như xưa.

Mansion có cái gì để «nắm đầu» được thiên hạ? Hey nó có thói miên? Có thể, nhưng cái quyền lực thôi miên ấy chẳng thể sử dụng thường trực cho cả nhóm người một lúc. Và chát chẽ đến độ sai biều nữ đệ tử Van Houten đi từ Mỹ sang Ba Tây, đi ngay để hái lúa trái dùa.. con bé cũng nhào đi, lăn liền!

Nhưng tại sao Mansion lại «khát máu» đến vậy?

Hiểu con không ai bằng mẹ, bà mẹ hán xác định ngay là: «Con tôi điên. Tinh thần nó mất thăng bằng! Nó ghét xã hội, công quyền vì bố nó bị nhà cầm quyền nước này hành hạ tới 22 năm tù đày kia mà? Nó hận thù đời từ ngày mới lên 5, quyết thủ tiêu «bắt cứ thằng nào con nào nồi tiếng ở Hollywood» mà? Liz Taylor, Sinatra, Steve Mc Queen.. đều có trong danh sách khai tử của nó. Nó còn muốn phát động nội chiến để thúc hối bọn Đen tiến lên, hạ sát tất cả dân da trắng là khác!

Con tôi muốn gì? Nó muốn tự tay phá nát cái xã hội Mỹ ưng thói mà không nỗi nên chỉ mong sao có ngày cả nước này tan tành hết, triệt tiêu cái một! Trong khi chờ đợi nó đánh tụ họp bè bạn, lập nhóm ngay ngày lái thử xe ợp ợp với «Sa mạc», thà chơi với bò cạp, rắn rết, chó sói xương rồng còn hơn là chơi với người, nhất là người Mỹ của xã hội văn minh! »

Mẹ Mansion nói vậy.. nhưng chẳng ai tin nó điên khùng, kèc cá nó. Chính vì ghét sần các «nhân vật» hay sủa bậy như minh tinh, tài tử.. nó mới huy động đệ tử, giữa đám nhào vó «thịt» hết mẩy «con heo» tình cờ có mặt trong nhà «con Sharon». «Tui bay sung sướng, nhắng nhít lắm và tui bay sợ chết nhất (lại sợ chết đau nữa!) thì tao cho tui bay chết đau nhất.. để coi cho cho đã! Càng nắn ní, hèn nhát càng chết đau, trói cổ con này vào, có bầu không bầu cũng vậy! Một loạt dao đâm loạn

kết thúc Abigail Folger (tiểu thư nhà giàu), Witeck Frykowsky (đạo diễn đợt sóng mới), Jay Sedring (tài tử cắt tóc, trang điểm). Chỉ 1 kẻ chết lây là chủ học trò Steven Parent!

Cái tàn bạo khi đâm chết người một cách thản nhiên, «giáo chủ» còn truyền cả sang đệ tử ruột Susan Atkins. Có ai dám ngờ một thiếu nữ duyên dáng, nở nang như nó dám phạm tội? Nó say LSD và hân hoan khoe «chiến công lừng lẫy» với bạn tù (do đó mới đỡ bê và bị nấm cả băng) mà ban giám đốc khám đâu có tin lời đứa tố cáo ngay? Nó bị tạm giam chờ có ai biết sự tích gì đâu... nếu tự miệng nó không lớn lối xác nhận? Nữ ca sĩ Pháp Pola Berger tình cờ bị «võ oan, nầm bót mất 1 đêm cạnh nó còn phải hết hồn vì những câu



tuyên bố thịt người khai khôi, thái độ trắng trợn thách thức của con Susan kia mà? Với nó và các bạn, chỉ có anh Charlie là đáng kể! «Đi nhiên Charlie bảo giết ai là tại này mẫn à! Chẳng cần lý do, quen hay xa lạ, mấy đứa ấy chết là đáng rồi vì Charlie bảo vậy. Cũng như Charlie biếu chơi LSD hay quá. Đúng thế thật, Tuyệt diệu! »

Còn nhân chứng nào giá trị bằng Pola Berger, kẻ tình cờ nằm khám 1 đêm cạnh Susan Atkins, một kẻ bàng quan, tuyệt đối chẳng liêu hụ với bọn Mansion hay các nạn nhân. Cô ca sĩ Pháp này chẳng biết đến LSD, chẳng biết hip-py, chẳng có ý niệm gì về pháp luật Mỹ cả.. vậy thì nhận định về Susan (tức cả bọn Mansion) hẳn phải khách quan hơn bất cứ người nào. Theo Pola, con nhỏ sát nhân tên Susan «nó khờ khạo, ngờ nghịch kỳ lạ.. nhưng mắt nó, cử chỉ nó dễ sợ vô cùng. Nó mắt thằng bỗng về thần kinh, nambi khám chờ lèn ghế điện mà cứ phay phây, thản nhiên chờ đợi sứ giả của Jesus — tức Charlie Mansion — dẫn dắt nó ra khỏi khám, về sa mạc sống kiếp sói

hoang. Mạng nó, nó cũng có cần đâu.. nó trao trọn cho Jesus tức Satan tức Charlie Mansion rồi mà? Còn mạng những người khác thì kè số gì? Gần nó có ít giờ bùa nằm khám mà bị giờ mỗi khi nghĩ tới Susan tôi vẫn muốn chết ngất đi vì kinh hãi! »

X X

Có 1 thằng Mansion chủ động, 3 con bé si mè, cuồng tín. Tất cả phạm tội ác tối đa một cách và trách nhiệm và thản nhiên chấp nhận bất cứ thứ hình phạt nào. Ông Mansion có đủ chất ngông cuồng chán đời, hận đời, muốn tiêu diệt đời (và mình luôn thế). Nó thử «xuất hồn» bằng LSD: được nhưng chỉ tạm thời. Bên tim ra «sa mạc» một vùng cằn cỗi, hoang vu để sống ngoài đời, xa đời. Đất sống thiêng sự của tui nó đây (nà vợ chồng ta là nhà giàu kia lại đâm vào đê pich nich chơi một buổi thì phải chết, chết khốn khổ)

Bộ máy tư pháp Mỹ đã bằng vào những tang vật, chứng cứ phạm pháp để lôi cỏ ra tòa một đám chán đời, vô trách nhiệm trên tất cả mọi phương diện kể cả việc giết người, để xét xử như những người có trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm.. một cách máy móc, tắc trách nên những phiên tòa xứ Mansion mới chất chứa bằng ấy yêu tố bi hài kịch rẻ tiền.

Đó là ý nghĩ của người viết những dòng này. Chỉ cần linh động làm việc một chút đâu có đèn nỗi chổ» như vậy?

Thứ cho cả đám Mansion sang đất nước này, chịu thử những điều kiện sống như chúng ta đang sống thi nhiều nhất đần anh, phi thiện phi ác, no-Christ no-Satan cũng chỉ làm được một thứ «ông đạo». Ông đạo Lá, đạo Liếm là cùng! Chưa chắc đã bằng đạo Dừa, nhưng có đến nỗi phải giết người khai khôi vậy.

Nếu thế ta đã chẳng có 1 vụ án để dời và.. nước Mỹ đã chẳng phải Mỹ!

HẾT

(3) ô. Nixon kề Mansion và đồng lõi hạ sát 8 mạng là vì tinh luon cẩn mang đứa hãi nhì gần ngày chào đời trong bụng cô đào Sharon Tate

đấu tranh cho đời

(TIẾP THEO TRANG 4)

phương pháp chia nát ảnh hưởng của người làm báo, góp phần tê liệt hóa sinh hoạt báo chí bằng cách đẩy vào làng báo những kẻ lợi dụng nghề nghiệp hơn là mở đường vươn lên cho những nhà báo chân chính. Song song với hành động đó là thái độ mua chuộc và bắt chẹt thể hiện qua chủ trương duy trì chế độ cấp phát bằng giấy và tịch thu báo chí một cách vô tội vạ. Với tư thế của những người cai trị, nhà nước đã đặt báo chí trước một sự chọn lựa đầy chua xót: hoặc tự biến mình thành những công cụ hoặc phải chấp nhận cảnh huống bị làm tinh làm tội để cuối cùng sẽ phải chấp nhận hàng phục bằng cách này hay cách khác.

Hậu quả chính sách trên là sinh hoạt báo chí vốn hỗn tạp càng ngày càng trở nên hỗn tạp. Nghề bán thuốc khiêu dâm mang tên là báo chí được tiếp sức bằng những cù cà rốt của Nhà nước tha hồ vùng vẫy phát triển, trong khi những người cầm bút chân chính bị cản đường, bị đánh đập túi bụi bằng những cây gậy ác độc. Thực trạng càng bi đát hơn khi người ta hiểu rằng kẻ địch thực sự của miền Nam VN, của chế độ dân chủ tự do tại đây sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào có thể giúp họ lấn bước lần vào sinh hoạt chính trị Nam VN. Và ai cũng có thể hiểu rằng, những cây gậy ác độc của Nhà nước nếu có đủ sức nặng để đánh nã những người cầm bút có đơn tại miền Nam lại chưa thể đủ sức đánh ngã những tên bút bút được yểm trợ bởi các khồi khủ thù của dân tộc. Cho nên, sinh hoạt báo chí lại thêm 1 lần nữa bị phá hoại vì bị khai thác theo chiều hướng lợi dụng để bóp nghẹt đệ tử quyền cho các âm mưu chính trị. Trước đây, ông Tổng Trưởng Thông Tin từng lên tiếng báo động rằng làng báo VN đang bị can bộ CS xâm nhập dữ dội. Hảng tòi khờ khạo muốn đề cập tới dụng ý của ông Tổng Trưởng Thông Tin khi báo động như vậy, mà chỉ muốn xác nhận rằng làng báo VN không có trách nhiệm về sự trạng bị xâm nhập đó. Có thể báo đây chỉ là hậu quả đương nhiên của chính sách báo chí sai lạc hiện nay, một hậu quả tương tự như hậu quả sa đọa hóa sinh hoạt báo chí đã và đang có.

Nhà nước có thể biện minh cho chính sách báo chí kè trên bằng nhiều lập luận, kể cả lập luận cho rằng trình độ sinh hoạt dân chủ của dân chúng và người làm báo còn quá thấp. Nhưng theo chúng tôi, mọi lập luận sẽ đều không thể không vững. Trình độ hiểu biết thấp kém của dân chúng không cho phép bất kỳ một chính quyền nào thiết lập kế

hoạch xây dựng và phát triển nền dân chủ bằng cách tiêu diệt chính những nguyên tắc phân quyền cơ bản của chế độ dân chủ. Bởi như thế có nghĩa là đã hình thành một chế độ thống trị độc tài khắc nghiệt dành độc quyền hành động cho Nhà nước. Nhân dân miền Nam đã chọn lựa dân chủ nền mới chiến đấu chống Cộng. Nhân dân miền Nam đã chọn lựa dân chủ nền mới lật đổ chế độ dân chủ giả hiệu Ngô dinh Diệm. Dù còn hiểu biết quá ít về sinh hoạt dân chủ, nhân dân miền Nam cũng đã cho thấy khuyễn hướng từ chối trao phó thân phận cá nhân và đất nước vào trong tay một thiểu số hay một tập thể nào.

Như vậy, một chính quyền hợp với nguyện vọng của nhân dân miền Nam trong lúc này là một chính quyền phải biết tôn trọng quyền tự do và tự chủ của dân chúng. Trong trường hợp quả tình nhân dân miền Nam có 1 trình độ quá thấp về sinh hoạt dân chủ, chính quyền xứng đáng với danh hiệu dân chủ, và xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân phải ý thức được nhiệm vụ của họ là giáo dục và hướng dẫn dân chúng san lấp khuyết điểm đó. Thể hiện nhiệm vụ này chính quyền sẽ phải nhìn người dân như một cộng tác viên, một bạn đồng hành có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm đối với những gánh nặng mà chính quyền nói riêng, và đất nước, nói chung, đang phải đối phó. Thủ hẹp lại trong phạm vi sinh hoạt báo chí cũng vậy. Chính sách báo chí mà nhà nước đang theo đuổi không hề thể hiện tinh thần trên. Nhà nước đã nhìn báo chí qua một số hình dung sai lạc như hoặc là tay sai hoặc là kẻ thù của mình. Thế rồi, nếu là tay sai thì được dung túng, ngay cả trong những trường hợp làm bậy. Ngược lại, nếu là kẻ thù thì cần phải triệt hạ dù không hề phạm một trọng tội nào đối với quốc gia dân tộc. Xuất phát từ chủ trương này, sự chụp mũ đã trở thành hành động cần thiết của nhà nước đối với báo chí. Vì, nếu không chụp mũ, làm sao người ta có thể dễ dàng triệt hạ được một cơ quan ngôn luận vẫn luôn luôn trung thành với tòn chỉ phung sự quốc gia dân tộc và góp phần tích cực vào việc củng cố chế độ dân chủ là chế độ phản đối mọi sự hành động quyền, kể cả độc quyền làm chính trị.

Tội lỗi bao giờ cũng kéo theo tội lỗi. Lời nói này quả đã có một giá trị hết sức cao trong trường hợp được dùng để nói về chính sách báo chí của Nhà nước hiện nay. Khởi từ 1 quan niệm căn bản lầm lạc, chính sách báo chí của Nhà nước đã dẫn tới những hành động lầm lạc tạo ra những hậu quả vô cùng khốc hại đang đe dọa chính sự tồn tại và uy tín của chế độ dân chủ tự do tại miền Nam VN. Với tư cách là những người cầm bút ý thức được vai trò của đệ tử quyền trong sinh hoạt chính trị dân chủ, chúng tôi thấy đã tới lúc cần phải lên tiếng cảnh cáo Nhà nước kịp thời nhìn lại vấn đề. Chế độ dân chủ tự do tại miền Nam Việt Nam không phải là sản phẩm riêng của Nhà nước

(Xem tiếp trang 55)

Bí và Hải

Nếu có 1 nhà đạo diễn gọi là xứng đáng nhất để lãnh giải thưởng văn học nghệ thuật của TR, thì người đó phải là ông Nguyễn Văn Thiệu, nhà đạo diễn cù khời các tấn tuồng Kinh tế.

Đạo diễn Nguyễn Văn Thiệu trước đây đã khẳng định rằng: «Ai lên sân khấu cũng phải hát tuồng đó, và tuồng đó soạn giả là tôi chứ không phải là ai khác».

Mà vở tuồng Kinh Tế ở nước ta mấy năm nay toàn là 1 thứ bi kịch. Mỗi lần diễn xuất, khán giả đều thương cảm đến chảy nước mắt.

Cái tài ba của nhà đạo diễn là đã khéo trinh bay 1 tuồng tích bi ai với 1 số diễn viên hài hước. Tuồng thi bi đát. Diễn xuất lại làn người ta bật cười. Phi các tay đạo diễn cù khời như Fellini, như Charlie Chaplin thi không ai sáng tạo nổi những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như vậy.

Đạo diễn Nguyễn Văn Thiệu đã là nhà tổng hợp tuyệt luân của tinh hoa bi kịch Hy Lạp với bi kịch của Trung Hoa. Mỗi lời lẽ trong tuồng tích đều làm cho trời sầu đất thảm, nhưng cù chỉ ngôn ngữ của diễn viên lại làm cho khán giả cười nghiêng ngửa, cười vỡ bụng được. Xin TR VNCH trao ngay cho nhà đạo diễn một huy chương vàng!

Tài tử

Diễn viên chính trong các tấn tuồng kinh tế mấy năm nay là đại tài tử Kim Ngọc. Tài tử Kim Ngọc có cái khả năng thiên phú của một diễn viên hài hước mà tất cả đáng điệu, nét mặt, ánh mắt, đường môi, cho đến cử chỉ, những câu đối thoại ứng khẩu tất cả chứng tỏ chàng đã được Thượng đế sinh ra đời để làm ngôi sao sáng của nghệ thuật hài hước sẽ đưa nền bi kịch nước ta đến một tương lai sáng lạn.

Tài tử Kim Ngọc bước lên sân khấu, dưới ánh đèn chói chang rực rỡ do hàng triệu con mắt của dân đen chiếu rọi, chàng đã hóa thân vào vai tuồng, thủ vai một cách vô cùng tự nhiên, khiến chúng ta nhìn thấy đại hý viện Saigon đang sống rực rỡ những đêm thần thoại của Shakespeare, Molière!

Thí dụ khi người ta hỏi:

— Thưa hoàng tử ! Tại sao dân chúng khổ như vậy mà òn tảng già.

Hoàng tử Macbeth Kim Ngọc đã vung tay áo lên, hùng tráng như khi chàng rút gươm ra ám sát vua Duncan để cướp ngai vàng, cắt giòng cu 6 cầu vọng cổ:

— Ôi đời sống của dân ta sung sướng hơn nhiều dân khác. Hãy xem dân Thổ ở Kampuchea, hãy xem dân Lào ở Lào Quốc và trong kia (đậm chán, vung tay kiềm) dân Mít ở Bắc Việt ! Tôi nó còn khổ hơn dân ta nhiều !

Khán giả vừa vỗ tay như sóng trào vừa giờ tay lagini nước mắt. Những ý tưởng bi ai lồng trong ngôn từ hài hước là nghệ thuật độc đáo của Kim Ngọc. Nghệ thuật đó đã lan tràn khắp cao, được phổ thông và bình dân hóa, trở thành tiếng nói của thời đại.

ÔNG ĐẠO CÂY



Trong tấn tuồng bi hài Kinh Tế, khi diễn xuất đến màn Bột Mì, tài tử Đức Cường ca rằng: «Giá bột mì quá rẻ ! Rẻ hơn cá gạo. Cứ đẽ như vậy, lần lần dân chúng sẽ ăn nhiều bột mì và bỏ quên cả gạo. Gạo là nông sản quan trọng của Việt Nam, bỏ quên đi thì nền kinh ta ta suy mất ! Ôi ! »

Thiệt là nghệ thuật hài hước cao độ !

Ông Thủ Trưởng cứ tán rộng ra là dân Mít ta hiện nay đang mê ăn bột mì như mè gái ấy. Vì nó vừa thơm lại vừa rẻ. Mè quá thì sẽ bỏ quên mì vợ cơm té ở nhà, lối đạo phu thê. Ông Thủ trưởng lại con lo xa tới lúc dân ta mê bột mì quá bô luồn không ăn gạo thì nông nghiệp nước ta suy sụp mất ! Không biết ngài Thủ Trưởng có ra ngoài đường bao giờ không ? Ngài có trông thấy bà con đi xe đò mỗi người cắp 1 cây bánh mì bọc ni lông mang về xứ làm quà Sè Goô g bao giờ chưa ? Những người nông dân nghèo nàn đó, mỗi tháng may ra mới có bà con đi tinh về làm quà cho cây bánh mì bọc ni lông, mà ông Thủ trưởng lại sợ rằng họ mê ăn bánh mì, bỏ cả cơm gạo, bỏ cả nón ăn quốc hồn quốc túy của tổ tiên, thì than ôi tội nghiệp cho họ quá !

Nếu có hạng người nào đã nich bánh mì cang bụng, đã đớp cơm tay nữa doi, hạng người đó là bạo thieu số có thẩm quyền «chia nhau đớp hit», chờ chac chắn không phải quang đại quân chúng dân ta đâu !

Một ông Thủ Trưởng Kinh Tế mà lý luận kiều đó thì, đúng như lời ông Kim Ngọc nói: «nhục cho quốc thể» làm ! Lý luận cùng 1 lời của ông Thủ Trưởng, thi nhà hài hước Tùng Lâm cũng có thể tuyên bố rằng: «Chánh phủ không được cho các ông Kim Ngọc, Đức Cường xuất hiện trước công chúng nhiều quá. Các ông ấy vừa có tài pha trò, lại vừa pha trò miễn phí ! Nếu dân chúng cứ tiếp tục thường thức tài nghệ của các tài tử hài hước miễn phí đó hoài thi họ sẽ không bao giờ đi coi đại nhạc hội chọc cười nữa ! Phan đồi !

Vì ai nêu nổi ?

Ngày xưa có một anh chàng rẽ ngốc, ngốc không đề đâu cho hết cái ngốc. Khi bố vợ hỏi rằng: «Tại sao con vặt lại nồi trên mặt nước ?», chàng rẽ chỉ con biết trả lời: «Lại trời sinh ra thế !

Bố vợ hỏi: «tại sao con ếch ương lại lại kêu to». Chàng rẽ chẳng biết trả lời sao đành cũng phải dỗ tại «Trời sinh ra thế»

— Anh chàng rẽ ngốc đó ngày nay đâu thai sanh nhằm làm công dân nước VNCH, và bởi chứng nước VNCH đanh bị cai trị trang to Cộng sản gây ra. Và bởi chứng năm đầu CS là bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Chiều chí các lê đó nên khi gặp câu hỏi nào bi chàng chỉ còn cách trả lời: «Lại Lê Duẩn nó sinh ra thế ! » Câu trả lời này coi bộ rất hay, giúp chàng thoát khỏi ngõ bì. Ví dụ nếu chàng đi chơi khuynh hè, vợ hỏi: «Tại sao giờ này với xác mặt vè ?» chàng sẽ trả lời: «Tại vì bánh xe xi llop. Bánh xe xi vì tại đường hư. Đường hư

lá vì xe Mỹ đi nhiều. Xe Mỹ đi nhiều vì nó sang đây đánh Cộng sản họ mình. Phải đánh đấu là vì Cộng sản gây chiến. Tóm lại, vì Lê Duẩn nó sinh ra thế !

Bà vợ cả tin bén khen chồng vừa thông minh vừa đạo đức. Anh chàng chồng mừng rỡ bèn viết 1 cuốn sách về luận lý học nhan đề là «Lê Duẩn luận».

Ông Tổng Trưởng Phạm Kim Ngọc có đọc cuốn sách này chăng, mà khi ra trước ủy ban ngàn sách Thượng Viện, ông đã đọc thuộc bài ý như một thi sinh trung tú : «Tất cả đều tại Lê Duẩn nó sinh ra như vậy».

Người ta hỏi tại sao giá gạo lại tăng lên hoài vậy ? Gạo tăng 38 phần trăm ? Đường tăng 119 phần trăm ? Sao cứ leo mãi thế ?

Ông Kim Ngọc, hình như mỗi lần giá cả tăng lên thì cái mặt ông cũng có vẻn lên chút đỉnh, hân hoan trả lời: «Nên đi hỏi Việt Công sẽ biết rõ hơn. Tất cả đều tại Lê Duẩn !

Ông Tổng Trưởng làm như thế ông chỉ là kẻ dẫu mồi. Ông sẽ chuyên đặt các thác mồi của nghị sĩ cho bí thư thứ nhất Lê Duẩn trả lời giúp. Hay là ông có ác ý đồ cho các nghị sĩ hỏi ông những câu cắc cối là bọn thàn cộng, đáng tống xuất ra ngoài Bắc để mà théc méc với bí thư thứ nhất ?

Có điều người ta vẫn không hiểu được. Là ông Kim Ngọc dỗ tại chiến tranh giá tăng mà giá gạo cũng tăng. Cái đó là tại thắng cha Lê Duẩn là cái chắc.

Nhưng từ 2 năm nay thi chiến tranh có giàn bớt. Bản thống kê về tình trạng bình định và phát triển vẫn lên cao đều đặn. Nông dân về làng rồi. Người cày có ruộng rồi, tại sao giá gạo vẫn cứ tăng ? Gạo trắng ngà giá 32.50 vào đầu năm 70, tăng lên 42.50 vào cuối năm 70, đến nay tại tăng lên 65 !

Tại sao chiến tranh thi giảm, bình định thi tăng, dân về làng, người cày có ruộng, mà giá gạo lại tăng gấp đôi ?

Hơi khó hiểu, chắc phải đi hỏi Lê Duẩn nữa !

Dân ta hiền

Sau khi nhà nước tung ra 6 biện pháp kinh tài mới, mà nặng nhất là cú tăng giá gạo, đường, bột mì, xi măng v.v. làm dân chúng lao đao, có ông dân biếu la lèn rằng :

«Kỳ lạ thay ! Dân ta là dân hiền quá xá ! Đánh đau như vậy mà không biếu tinh ! »

Ông Dân biếu còn dẫn lời sach thanh hiền ra để làm chứng. Như ở Phi luật Tân kia, nhà nước chỉ tăng giá xăng mỗi lít mấy tỷ lẻ mà dân biếu tinh cả tháng, cuối cùng nhà nước phải thua, rút lệnh tăng giá lại.

Có điều ông dân biếu không biết, là ở Phi luật Tân, kẻ ký nghị định tăng giá xăng là một vị chủ nhà nhập cảng xăng chằng ? Vì những vị ứng bộ vận động dân đi biếu tinh là chủ các hãng xe đò chằng ? Chuyện đó là chuyện nước ngoài.

(Xem tiếp trang 57)



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

Không cần suy nghĩ Thanh Loan chỉ ngay lên bức hình vợ con trung tá Hồ đè trên nóc tủ áo trong phòng trung tá Hồ :

Bức hình kia là hình của vợ con trung tá tất cả đều đã chết trong dịp Tết Mậu Thân, thưa có phải như vậy không, hiện giờ thì trung tá sống một mình, và điều chắc chắn ràng trung tá vẫn còn yêu thương vợ con trung tá lầm, mặc dầu những người ấy không còn nữa.

Trung tá Hồ nhìn lên bức hình vợ con của mình ôm gật đầu:

— Vâng chính vậy, tôi còn thương yêu vợ tôi lắm...

Thưa trung tá tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn tới đây với trung tá và nói với trung tá những lời mà tôi nói vừa rồi, những lời có lẽ làm rắc tai trung tá, nhưng chính là những lời tôi đã nói bằng tất cả danh dự của tôi và tôi cũng hiểu rằng có thể trung tá sẽ từ chối những lời đó.

Giọng nàng dịu lại:

Tính tôi háo thắng, và thưa trung tá, chính trong hoàn cảnh tôi là một người con gái cô đơn, tôi cô đơn trong uy quyền của cha tôi, cô đơn trong sự giàu sang hạnh tiến của bà mẹ quê tôi và tôi cũng cô đơn ngay cả cái tên của

một vò cung, khi vợ con tôi chết hết cả rồi, tôi thấy không còn gì nữa, tôi muốn mang cả quang đời còn lại của tôi để sống trọn vẹn cho quân đội, nhưng cái mộng đó của tôi đang gặp nhiều khó khăn, hiện tại này cũng là một khó khăn cho tôi, nhưng tôi không tuyệt vọng, tôi nghĩ đời tôi còn dài, một ngày kia tôi lại vầy vùng như ngày nào. Tôi nghe cô nói chuyện tôi càng hiểu cô nhiều hơn, nếu có được một người bạn như cô tôi sung sướng vô cùng...

Trung tá Hồ cười cười, nhì vào mặt nàng.

— Cô đừng gọi tôi là trung tá nữa, cứ gọi tôi như một người anh...

Thanh Loan cúi xuống :

— Dạ thưa vậy cũng được miễn là trung tá anh hiều tôi, rồi chuyện khác sẽ tính sau cũng không muộn. Đầu sao, thì tôi đã nói thật lòng tôi trước tôi giữ lời nói ấy, không có gì thay đổi hết. Tôi sẽ còn phải đối phó nhiều ngay từ bây giờ. Dư luận chờ đợi tôi, bà mẹ ghê chờ đợi tôi. Tôi phải chiến đấu để có một đời sống khác với đời sống tôi đang hiện sống,

Nét mặt Thanh Loan dịu lại trong một nụ cười buồn, bàn tay nàng úp xấp trên mặt bàn, bàn tay nàng trắng xanh, với những ngón thon dài. Trung tá Hồ nhìn vào bàn tay đó, chàng thấy tâm hồn minh bỗng dịu lại, êm ám mát dịu, chàng muốn úp mặt vào bàn tay đó. Muốn nhắm mắt lại và quên tất cả mọi mệt mỏi.

Buổi chiều xuống ngoài cửa sổ, có một vài người nhòm ngó, nhưng Thanh Loan không để ý đến họ, trước mặt nàng chỉ có hình ảnh uy nghi của trung tá Hồ, chỉ có chàng bây giờ là đáng kể, nàng quên hết. Mẫu áo trắng của nàng hỉnh như trắng hơn trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng.

Cả hai người đều im lặng, vẻ mặt của trung tá Hồ càng trở nên lâm lì hơn, chàng đốt lên một điếu thuốc lá quân tiếp vụ, chàng uống thêm một hộp rượu, chàng bắt gặp đôi mắt đèn lay lẩy của nàng, bàn tay nàng run run trên mặt bàn, nàng thu bàn tay về, hay bàn tay vào nhau, nàng nghe một lồng xương ngón tay minh kêu, những ngón tay nàng xoắn vào nhau. Nàng cất tiếng nói, để phá tan sự hồi hộp trong lòng nàng :

— Muộn rồi phải không anh ?

— Muộn rồi.

— Em về.

— Về đi kèo muộn, hồi này không được anh cho lắm.

— Rồi anh đi đâu ?

Trung tá Hồ lắc đầu :

— Chưa biết đi đâu, có lẽ lại ra bờ sông ngồi uống rượu.

— Có lần em sẽ đi với anh.

Thanh Loan nhìn thấy nụ cười của chàng, nụ cười đó luôn luôn phảng phất nét ngạo mạn.

— Em cũng uống rượu sao, sức mẩy mà em uống được rượu.

— Đừng coi thường em nhé, anh uống được em cũng uống được.

Trung tá Hồ uống nốt ly rượu, chàng đứng dậy :

— Thời bây giờ anh đưa em về, hình như nhiều người đã biết em đến đây với anh rồi, thế nào chuyện ấy cũng đến tai cha mẹ em, tốt hơn hết mình công khai rồi chuyện muôn đi đến đâu thì đi, cùng lắm anh phải đòi đi mà đòi đi thì thủ vị cho anh và cùng...

— Anh không nghĩ đến em sao ?

Đôi mắt trung tá Hồ chiếu thẳng vào đôi mắt nàng :

— Tại sao lại nghĩ thế, anh nghĩ đến em cho nhưng anh cũng phải có tương lai, anh mang cái trung tá này đã hơi lâu rồi, mặt trận hồi này nặng khắp nơi, anh muốn ra mặt trận, anh sẽ chỉ huy một chiến đoàn...

Thanh Loan thấy rộn rã trong lòng khi nghe chàng nói, nàng cúi xuống, trung tá Hồ cao vọt nàng trên một cái đầu, hàm râu quai nón của ông làm khuôn mặt ông vuông hơn, và quyết liệt hơn, dáng dấp ông oai phong, dáng dấp của một dũng tướng. Trung tá Hồ tiếp :

— Em thấy anh còn trẻ chớ, anh còn sức mạnh nhiều lắm, anh không thể ngồi được mãi ở một văn phòng, anh phải đi, phải chiến đấu như các chiến sĩ khác, anh không thể làm một anh lính kiêng, mang huy chương và chào kính, tiếp những phái đoàn nọ phái đoàn kia, chỗ của anh là ở ngoài mặt trận, trước sau gì anh cũng phải trở lại mặt trận. Cám ơn em, cảm ơn em đã nghĩ đến anh...

Thanh Loan sung sướng, nàng nghe từng lời nói của trung tá Hồ, những lời nói làm cho nàng thấy tin tưởng & cuộc sống này hơn.

Trung tá Hồ đưa nàng lên xe jeep của ông :

— Bây giờ em khoan về nhà, đi chơi với anh mình ra bờ sông ngồi uống rượu, em có sợ không ?

Thanh Loan cương quyết lắc đầu :

— Không có gì đáng sợ hãi hết, em đi với anh...

Trung tá Hồ lái chiếc xe Jeep chạy ra ngoài công trại đặc thán trước bao nhiêu con mắt nhòm ngó của mọi người, trung tá Hồ khoái trá, ông ngửa mặt cười :

— Bà mẹ ghê của em sẽ lồng lộn lên cho mà xem...

Thanh Loan nhìn sang trung tá Hồ : C

— Anh đi rồi đừng có quên em nghe chưa ?

— Trước đây một tiếng đồng hồ anh chán chờ i kinh khủng, nhưng bây giờ thì khác, cuộc đời anh đang lần lần đổi khác, anh sẽ có tương lai, và sẽ có...

Ông nhìn sang Thanh Loan

— Ngày trở lại đây anh sẽ khác bấy giờ, anh chỉ muốn nói với em rằng em cần phải chịu đựng nhiều, một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ về cầu hôn em. Cuộc đời này đáng chán lảm, nhưng anh từng nhìn lại, nhìn lại một vài cấp chỉ huy của anh, nhiều người đáng được ca tụng, được anh noi gương, người ta vẫn chiến đấu, chiến đấu trong một xã hội mà nhiều người tưởng rằng đã mục nát rồi, vô phương cứu chữa, nhưng không phải như vậy, em thấy không, một cái chết của Hà Thúc Nhơn không phải là vô ích...

Xe dừng lại ở bờ sông, trung tá Hồ đỡ Thanh Loan xuống xe, hai người đi vào quán, những người lính ngồi nhau nhẹt trong quán thấy trung tá Hồ vội đứng dậy giơ tay chào, trung tá Hồ chào lại, ông kiểm một cái bàn ngồi nhìn ra sông. Những người lính xầm xì với nhau bàn tán nhẹ nhõ, Thanh Loan biết họ đang bàn tán về chuyện nàng vào quán với trung tá Hồ, rồi đây, chỉ mươi mười lăm phút nữa câu chuyện nàng và trung tá Hồ sẽ um xùm khắp nơi, và sẽ đến tai cha nàng, bà mẹ ghê của nàng

Trung tá Hồ ra ngoài xe lấy chai úytki của ông mang vào, ông chỉ kêu nhà hàng mang soda cho ông, và kêu cho Thanh Loan một ly nước cam, Thanh Loan ngạc nhiên :

— Ông kia, em nói em uống rượu cơ mà.

PHONG NGÚA

Ghé chốc, lở lói, gài túi đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết
uống : Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phú Lãm - CHOLON - KNBYT số 3 - 9.5.63

Trung tá Hồ lắc đầu :

— Không, nói chơi cho vui vậy thôi, chó em không được uống rượu, anh không thể để cho em say ở đây được, phải nghe lời anh, một lát nữa thế nào cũng có người ra đón em về.

— Em không về với ai hết,

Trung tá Hồ mím cười rót rượu uống :

— Mấy hôm trước anh buồn quá anh uống rượu lu bù rồi nồng súng bậy bạ, nhưng từ nay thì khác, anh không thể bậy bạ như thế được nữa, buổi chiều nay anh thấy mình khác hẳn, em tới anh, và anh thay đổi, và anh thấy cuộc đời anh còn ý nghĩa nhiều lắm, chưa phải là lúc mình tuyệt vọng...

Thanh Loan bao dặm nắm lấy bàn tay to lớn của trung tá Hồ, nàng mặc kệ những đôi mắt đang theo dõi nàng :

— Vâng, anh nói đúng, đời mình chẳng bao giờ nên tuyệt vọng, em cũng vậy, sau này em sẽ lên Saigon học, em cố gắng học nên người, xã hội chúng ta cần đến chúng ta rất nhiều phải không anh.

Trung tá Hồ không trả lời, ông mím cười, Ông lại lầm lì uống rượu :

— Có một điều không biết có đến tai em không đó là chuyện gia đình em, bà mẹ ghê của em, bà ta hơi quá đáng, tiếng tai nhiều.

— Điều đó em biết.

— Đáng buồn cho ba em cũng là một vị tướng giỏi.

— Sau này anh cũng sẽ là một vị tướng giỏi anh cần một người vợ nữa, một người vợ phải...

— Xứng đáng phải không em...

Thanh Loan mím cười, cúi xuống, giò chiều mát lồng lộng từ dưới sông thổi lên chưa bao giờ nàng thấy sung sướng như bây giờ, nàng nghĩ đến tương lai mình, trung tá Hồ thành thật :

— Anh đã có vợ có con, nhưng tất cả đều chết hết trong biến cố Mậu Thân, chuyện đó em đã biết rồi, anh định rằng anh sẽ sống cô độc suốt đời, mang những ngày còn lại của mình để phụng sự cho quân đội, cho lý tưởng của anh từng đeo đuổi từ khi anh mới là 1 sinh viên sĩ quan, mười mấy năm qua rồi, mười mấy năm anh sống ngoài mặt trận, anh hy vọng rằng anh còn được phục vụ mãi mãi...

Những mảnh tâm sự vụn vặt của trung tá Hồ không còn ra dấu ra đuôi gì hết, ông bắt đầu nói lung tung. Ông thân mật đặt tay lên tay Thanh Loan:

— Em là một người con gái có tâm hồn, tâm hồn em rất đẹp...

Hai người đang nói chuyện với nhau, bỗng một chiếc xe jeep đậu lại ở cửa, ông thiếu tá tùy viên của bà tư lệnh từ ngoài cửa quán bước vào, ông tới cạnh Thanh Loan :

— Thưa cô bà tư lệnh cho tôi đi tìm cô...

Trung tá Hồ dồn mạnh ly rượu xuống bàn, ông quắc mắt lên :

— Tại sao thấy tôi anh không chào ?

Ông thiếu tá vội đứng nghiêm giơ tay chào

nhé. Trung tá Hồ chỉ một chiếc ghế :

— Anh ngồi xuống chơi đi.

Ông thiếu tá đành ngồi xuống, trung tá Hồ

giữ nhà hàng :

— Mang chai soda và cái ly đá ra đây để

chỉ mồi thiếu tá uống rượu.

Ông thiếu tá vội vàng :

— Thưa trung tá...

— Không có phải thưa giờ gì hết, tôi mồi

như uống với tôi ly rượu.

— Dạ cảm ơn trung tá, tôi còn bạn nhiều

đang việc.

Trung tá Hồ nhìn vào mặt ông ta :

— Lát anh có thể về thưa với bà tư lệnh

cô Thanh Loan ngồi uống nước với tôi ở

đây lát tôi đưa về tận nơi.

Thanh Loan cũng nói :

— Cám ơn thiếu tá, lát trung tá Hồ sẽ đưa

về...

Ông thiếu tá thấy trung tá Hồ ông ta cũng

ngắn ngắn, ông từng nghe nhiều thành tích của

trung tá Hồ. Trung tá Hồ rót ly rượu cho ông

thiếu tá :

— Uống đi, uống với tôi một ly cho vui,

nóng cho tôi...

— Thưa trung tá có chuyện gì mừng.

Trung tá Hồ gật gù ; chỉ Thanh Loan :

— Ông Thanh Loan là một người bạn tri kỷ

của tôi, mặc dầu tôi mới quen cô ta, nhưng cô

tự nhiên tình cảm đặc biệt, quen biết

lại một người như vậy không phải là điều

đáng mừng hay sao.

Trung tá Hồ nâng ly rượu lên, cung vía ly của ông thiếu tá, ông thiếu tá đánh uống một hớp :

— Thưa trung tá tôi bạn nhiều việc, xin hẹn với trung tá một dịp khác tôi sẽ được hầu rượu với Trung tá.

— Dịp khác chắc là không có đâu thiếu tá, nhưng bây giờ tôi rồi thiếu tá còn bạn gì nữa, không lẽ thiếu tá làm việc ngoài giờ sao ?

— Thưa trung tá...

— Tôi hiểu rồi, chắc là thiếu tá bạn nhiều việc riêng của bà tư lệnh, thiếu tá làm việc mẫn cán như vậy chắc thiếu tá sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ông thiếu tá tức tím mặt, nhưng ông không thể nói gì hơn được, ông ngán trung tá Hồ, ông nghĩ bụng mình nên tránh đi thì hơn. Ông cố gắng uống thêm một hớp rượu :

— Thưa trung tá nếu trung tá cho phép tôi đưa

cô Thanh Loan về...

Đó là quyền của cô Thanh Loan chứ

không phải quyền của tôi, thiếu tá hỏi cô Thanh Loan thì

tiện hơn, và lại tôi đang mồi cô Thanh Loan ngồi

dùng nước với tôi, có điều gì khiến thiếu tá và bà

tư lệnh phải thắc mắc đâu, cũng không có điều gì

đáng lo ngại hết, tôi là người tự trọng.

Thanh Loan cũng vội nói :

— Nếu thiếu tá bạn công việc thiếu tá cứ về

đi, lát tôi về sau với trung tá Hồ cũng được.

Ông thiếu tá không biết làm cách nào hơn.

Ông đành đứng dậy giơ tay chào trung tá Hồ :

— Vâng, vậy cũng được.

Ông ra xe, trung tá Hồ cười ha ha.

(CÒN NỮA)

THUỐC ĐIỀU KINH
GYNOPOUSINE
VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI VN)

Eri bịnh: THÂY KINH CHẬM.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

KINH NGUYỆT IT.
TUÔI HỘI XUÂN VÀ DÂY THÎ.
KINH NGUYỆT KHÔNG ĐÊU.
ĐAU LÚC KINH KỲ.

SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

VỀ VIỆC XUẤT BẢN NHẬN BÁO NHÂN CHỦ CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA NHÓM HÀ T. NHƠN

LTS.— Qua thư từ nhận được, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều thắc mắc về việc tổ chức cơ sở xuất bản, ấn loát và báo chí của nhóm HTN. Để giải đáp chung tất cả các thắc mắc của các bạn, chúng tôi xin đăng lại phần lược ghi về dự án hoạt động trên.

Cơ sở ấn loát, xuất bản và báo chí

Nhóm HTN sẽ tổ chức một cơ sở chuyên về hoạt động ấn loát, xuất bản và báo chí. Cơ sở này sẽ mang hình thức của một Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Hoạt động đầu tiên của cơ sở là xuất bản một nhật báo mang tên là nhật báo NHÂN CHỦ. Nhật báo NHÂN CHỦ do anh Hà Thế Ruyết đứng tên Chủ Nhiệm đã hoàn tất việc lập thủ tục xin phép xuất bản kể từ ngày 23.2.1971. Hiện nay, việc lập bộ biên tập và hoạch định về nội dung cũng như hình thức tờ báo đang được tiến hành.

Tờ báo sẽ ra mắt ngay sau khi cơ sở hoàn tất việc gop vốn.

Vốn của cơ sở

Theo dự trù, cơ sở sẽ hoạt động với số vốn tối thiểu là 10 triệu đồng. Số vốn này được chia thành 2000 cổ phần, mỗi cổ phần 5000 đồng. Mọi người, dù là Nhóm Viên nhóm HTN hay không đều có thể tham dự việc gop vốn. Mọi người có thể gop từ tối thiểu 1 cổ phần tới tối đa 100 cổ phần tức là từ 5000 đồng tới 500 ngàn đồng. Sau khi có đủ 2000 cổ phần tức là có đủ số vốn 10.000.000đ cơ sở sẽ hoạt động. Quyền lợi của người gop vốn là quyền lợi của 1 hội viên của công

Mọi công việc liên hệ tới chương trình « HỌC BÓNG NHÓM HÀ THÚC NHƠN VÀ BÁO ĐỜI »
xin giao dịch với :

Ông VŨ THẾ NGỌC
Trường Ban Điều Hành Chương Trình
Địa chỉ : Tòa soạn tuần báo ĐỜI
Điện thoại : 22.323

Việc thu hồi vốn do các cổ phần đóng

Việc thu hồi vốn của các cổ phần sẽ được thực hiện sau khi Thủ trưởng Đoàn Trung Ương HTN nhận được lời hứa gop vốn của đủ 2000 cổ phần.

Thể thức gop tiền sẽ được trình bày rõ trong một văn kiện chính thức mà Thủ trưởng Vụ Đoàn Trung Ương soạn thảo và gửi tới từng người hứa gop cổ phần. Hiện nay, nếu muốn gop cổ phần với công ty, các bạn chỉ cần gửi thư về cho Thủ trưởng Vụ Đoàn Trung Ương Nhóm HTN theo địa chỉ 11 Dã Cự Xã Đô Thành, Sài Gòn hoặc tòa soạn tuần báo ĐỜI, 143-145 Cống Quỳnh, Sài Gòn. Trong thư xin các bạn ghi rõ tên họ, địa chỉ (để có thể gửi thư hoặc liên lạc tiếp) số cổ phần mà bạn dự trù đóng gop. Sau khi nhận được thư, TVĐU Nhóm HTN sẽ gửi tới các bạn tuần báo Hợp Đồng Thành Lập Công Ty, Dự Án Hoạt Động Của Công Ty. Tiết hơn nữa, các bạn có thể cat PHIẾU TRẢ LỜI (về việc tham dự gop vốn với cơ sở xuất bản báo chí Nhóm HTN) in trong số báo này, ghi các chi tiết cần thiết và gửi về cho Uyên Thảo theo địa chỉ tòa soạn tuần báo ĐỜI.

Thời hạn chót để nhận cho gop cổ phần

Số cổ phần hứa gop hiện nay mới chỉ đạt tới mức gần 1500 cổ phần tức là vẫn chưa đủ số cổ phần tối thiểu dự liệu. Do đó, TVĐU vẫn tiếp tục đón nhận sự hưởng ứng của các bạn. Và vì theo dự trù Công Ty sẽ chỉ khởi sự hoạt động khi thu được số vốn 10 triệu đồng nên thời hạn chót để gop vốn sẽ là ngày mà TVĐU Nhóm HTN nhận được lời hứa gop của cổ phần thứ 2000. Theo quyết định của Ủy Ban Điều Hành Cơ Sở Xuất Bản và Báo Chí Nhóm HTN thì theo mức hưởng ứng hiện nay, ngày chót đủ mức gop cổ phần có thể trong khoảng tháng 4.

PHIẾU TRẢ LỜI

v/v tham dự cơ sở xuất bản và báo chí Nhóm Hà Th. Nhơn

A— Tên, Họ, Địa chỉ :

B— Đồng ý gop cổ phần
để lập một cơ sở xuất bản báo chí.

C— Đồng ý lãnh nhiệm vụ (Đại Diện, Th.T.Viên, Cố Động viên Quảng cáo viên) tại văn phòng đại diện địa phương của cơ sở (xóa những chữ không cần)

D— Ý kiến về tờ báo sẽ do cơ sở
tạo hành :

— Nội dung nên như thế nào ?

— Hình thức nên như thế nào ?

E— Còn thắc mắc gì về cơ sở
xuất bản và báo chí của nhóm
Hà Thúc Nhơn ?

GHI CHÚ : Xin trả lời những câu
hỏi trên và gửi về tờ soạn tuần
báo ĐỜI. Bởi vì để gửi ông Uyên
Thảo. Những câu hỏi bạn xét thấy
không cần trả lời thì không nên
chép lại.

Nhật Báo Nhân Chủ

Việc hưởng ứng tham gia góp vốn lập cơ sở ấn loát, xuất bản và báo chí do Nhóm HTN tổ chức vẫn phát triển một cách đều đặn. Một quan nhàn vừa gửi thư về Thủ trưởng Vụ Đoàn Trung Ương Nhóm HTN xin tự nguyện dành trọn một tháng lương để gop vốn cho cơ sở. Trong khi đó, riêng tại Quảng Ngãi số phản hàn hứa gop đã vượt khỏi mức ấn định trung bình cho mỗi tỉnh tức là đã vượt trên con số 30 cổ phần. Chiết theo mức độ hưởng ứng trên, Ủy Ban Điều Hành cơ sở Ấm Loát, Xuất Bản và Báo Chí của Nhóm HTN trước lượng rằng cơ sở có thể sẽ khởi sự hoạt động vào đầu tháng 4.71 hoặc chậm nhất là đầu tháng 5.71.

Nội san HTN

Trong khi chờ đợi nhật báo NHÂN CHỦ chính thức ra mắt, Nhóm vẫn xúc tiến việc hoàn thành một tờ nội san để phổ biến rộng rãi sinh hoạt của Nhóm trong phạm vi nội bộ. Thủ trưởng Vụ Đoàn Trung Ương đã gửi văn thư cho các Chi Nhóm địa phương yêu cầu gop sức tích cực vào việc xây dựng nội san này, nhất là đóng góp về mặt bài vở và tin tức liên quan tới sinh hoạt của các Chi Nhóm địa phương. Ngoài ra, TVĐU Trung Ương cũng nhắc nhở nhóm viên trên toàn quốc không được xao lâng phận sự điều tra và thâu gop mọi tài liệu liên hệ tới các hành vi của tập đoàn tham nhũng lập thành hồ sơ tung vụ gửi về Văn Phòng TVĐU.

Hồ sơ xin cấp học bổng

Hưởng ứng chương trình Học Bổng do Nhóm H.N và tuần báo ĐỜI tổ chức tuần qua, thêm 4 nhân sĩ đã hứa sẽ tặng học bổng toàn phần và thường niên cho 4 học sinh, sinh viên nào hội đủ điều kiện tiêu chuẩn do Nhóm HTN và tuần báo ĐỜI giới thiệu. Mặt khác,



SỔ TAY

SINH HOẠT

Văn Phòng Ủy Ban ĐHCTHB cũng đã tiếp xúc với 8 học sinh, sinh viên tới xin được cấp phát học bổng. Cùng cần nhắc lại rằng tiêu chuẩn được đề ra để cấp học bổng là :

— thứ nhất : Sinh viên học sinh đang theo học tại các trường công hay tư nào.

— thứ hai : Nghèo, thành phần có nhì tử sĩ, nạn nhâu chiến tranh.

— thứ ba : Học giỏi
Về hồ sơ xin cấp học bổng, gồm có như sau :

— thứ nhất : Một Đơn Xin gửi cho UBĐH Chương Trình Học Bổng, tự khai hoàn cảnh, tình trạng của mình (trong trường hợp đặc biệt hoặc là học sinh tiểu học, có thể do cha mẹ, anh chị hay thầy giáo viết dùm).

— thứ hai : Hai tấm hình khổ 4x6

— thứ ba : Các giấy tờ chứng minh về hoàn cảnh (nếu có)

Phái đoàn hoạt động của CTHB

Văn phòng điều hành Chương trình Học Bổng Nhóm HTN và tuần báo ĐỜI đã tổ chức xong phái đoàn hoạt động thứ nhất. Phái đoàn này có nhiệm vụ đại diện ủy ban điều hành chương trình giao dịch với các giới để vận động thèm hiện chương trình. Đầu tiên phái đoàn đã tiếp xúc với một số các nhà hảo tâm tại Sài Gòn để xin bảo trợ cho chương trình đồng thời cũng đang xúc tiến điều tra về hoàn cảnh của một số học sinh sinh viên đã ghi tên xin được cấp học bổng. Phái đoàn gồm các anh Vũ Thế Ngọc, Hà Thế Ruyết, Tôn Thất Tuệ, Trần Văn Nên, Vũ Ngọc Long và các cô Tuyết Nhung, Triều Giang.

Tâm thư của UBĐH Ch. Trinh Học Bóng kính gửi các nhà mạnh thường quân VN

Thưa quý vị.

Tình trạng xã hội sa đọa và hoang hoải cùng cực, quý vị và chúng tôi hân hạnh ai trong tâm khảm cũng đều cầu mong tình trạng xã hội chúng ta sẽ có ngày được phục hưng.

Nhưng những hy vọng của quý vị và chúng tôi đã bao lần tàn tạ và chúng ta chán nản, bất mãn và mất cả niềm tin. Chúng ta thất bại, vì sự thật canh tân và cách mạng không thể đến bằng hy vọng bằng cầu mong. Phục hưng và cách mạng luôn luôn đòi hỏi một niềm tin mãnh liệt của những con người dam dán thân trọn vẹn cho công cuộc cách mạng xã hội. Tình trạng đã đến lúc không cho phép chúng ta ngồi yên thụ hưởng hoặc bất mãn thụ động. Tình trạng đầu sôi lửa bỏng của quê hương đang cần những nỗ lực đóng góp của mọi con dân, dù đơn phuơng, dù nhỏ bé.

Thưa quý vị,

Có lẽ chúng ta chưa có được những nhà giáo dục như mong muốn, chưa có một chương trình

giáo dục thich nghi và chúng ta còn quá thiếu những nhân lực và phương tiện cần thiết. Nhưng chúng ta hân hạnh ai cũng thấy phảng phát một niềm tin rằng chỉ còn Giáo Dục là phương thuốc cuối cùng cho con bệnh VN, và bởi con bệnh quá ngặt nghèo nên đành phải chịu phương thuốc cần có thời gian dài dâng.

Với phương tiện giới hạn và khả năng khiêm tốn chỉ bằng 1 tinh thần trách nhiệm và ý thức thực trạng, chúng tôi đã cố gắng thành lập một chương trình học bổng nhằm góp phần vào công cuộc Giáo Dục, đầu tư vào cách mạng tương lai bằng cách trợ cấp cho một số SV họ: sinh nghèo và ưu tú những phương tiện tối thiểu giúp họ được tiếp tục học hỏi, trau dồi khả năng và nhất là họ được cung cấp niềm tin vào xã hội và quê hương và ít nhất cũng còn những người có lý tưởng còn niềm tin và tinh thần hy sinh vô vụ lợi như quý vị.

Chương trình tổ chức sơ khởi đã được phác họa, nhưng chính quý

vị sẽ là những viên gạch chắc chắn nhất, cần thiết nhất cho công cuộc đầu tư giáo dục. Với niềm tin chân thành ở sự hướng ứng và hỗ trợ của quý vị, chúng tôi xin được phép gửi đến quý vị 1 trách nhiệm tinh thần, 1 trách nhiệm dành cho những nhà Mạnh thường Quân của xã hội VN bị thảm.

Saigon tháng 3-1978
T.M Ủy Ban ĐH Chương Trình Học
Bóng

VŨ THẾ NGỌC

Nhắn tin

• Anh NGUYỄN VĂN MINH
PHƯƠNG (Đà Nẵng) : Xin tôi liên lạc thẳng với bác sĩ Phạm Văn Lương tại Tổng Y Viện Duy Tân.

• Anh TRẦN VĂN MINH (Biên Hòa) : Thư gửi về địa chỉ 17-D cư xá Đô Thành đã nhận được. Rất cảm động và hoan nghênh hết thảy các đề nghị anh ghi trong thư. Địa chỉ liên lạc của Nhóm tại Biên Hòa sẽ thông báo riêng cho anh sau. Xin anh cho biết địa chỉ để có thể tiếp xúc thẳng với anh.

• Cô BẢO NGỌC (Saigon) : Xin cô đọc lại bài nơi trang bên dưới thêm về việc góp vốn xuất bản nhật báo Nhân Chủ Cho. Tôi giờ này, mọi việc vẫn còn ở trong vòng胎...chức nên không có gì cần trả sự tham gia của cô cả. Chờ tin cô.

• Anh LUÔNG (ĐN) : Đang thu xếp công việc để có thể ra ngoài đó vào tháng này. Luôn luôn đồng ý với anh về trường hợp QNN. Cùng với hôm nhận thư anh, đã tiếp xúc với anh D. từ QN về. Phần việc cấp thời nhất bây giờ là xin anh cho biết danh sách các anh em đại diện tại Vùng I cũng địa chỉ để có thể chuyển ra ngoài đó những tài liệu cần thiết. Biết là anh bận lắm nên những việc khác sẽ dành lại để bàn với anh khi ra ngoài đó.

• Anh TRẦN BA LANG (Phú Bồn) : Hoàn toàn đồng ý với đề nghị của anh. Cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, sẽ có người tới tiếp xúc với anh.



LUÔNG CAI VÀNG

Quang cảnh này có khác chi hình ảnh bọn dân bộ lạc da đen Phi châu im lìm tiến vào vùng cùn của da trắng đầu tiên chiếm đất. Từ xa, viên Trung úy đặt ống nhòm quan sát. Ông ta nói với viên Thiếu úy :

— Bon họ đồng lăm. Bon cái quan tài mầu đỏ
— Họ đi bằng xe?

— Không. Bon họ khiêng quan tài đi bộ, như đưa đám.

— Họ có mang vũ khí?

— Không thấy. Viên trung úy than thở, thật là phiền phức. Tại sao họ thù oán chúng ta? Chúng ta đã mở hết cõi lòng, sống với thiện cảm, chúng ta hiền từ như phải đóng kịch, thế mà...

— Thế mà bọn họ có biết đâu, này trung úy liệu chúng ta có phải bắn chết một số người nữa không, khi họ cứ một mực tiến thẳng vào công đồng.

Viên trung úy bỏ cái ống nhòm xuống, nhìn một lượt quanh doanh trại, nói:

— Hạn chế tối đa việc nô súng. Bằng bất cứ cách nào chúng ta cũng ở đây mãi mãi. Chúng ta sẽ ăn hỏi giáo hóa, tẩy trần họ.

Đám người qua bãi cát cao, y như đám bợ biển trùng điệp dập dềnh trên biển sóng. Lúc đó một chiếc thám thính cơ xuất hiện trên nền trời.

Hết chiến tranh rồi, chiếc máy bay thù hận trỗi múa cho ta một cảm tưởng lạc lõng. Nó lười biếng và tách rời, như một cánh chim lạc loài trong nắng.

Cuộc chống đối trọn ngày đầu tiên, không kè buồi chiều bị chết bốn người, không có gì đáng ngại xảy ra, ngoài việc đám đông vây quanh đồn lính, binh lính trong đồn ghìm súng phòng thủ, nhưng không được nồ súng. Cách nhau giữa đám người chống đối và những người bảo vệ quê hương bằng một loại kẽm gai. Trên vòng kẽm gai có những hình đầu người nằm tréo trên hai khớp xương, dấu hiệu của mìn bẫy chết chóc. Cái đám chống đối thì nhân danh rằng họ vì quê hương tình yêu đất nước mà chống đối. Cái đám lính thì đứng trên cương vị chính quyền, cần bảo vệ an ninh trật tự, họ cũng trang bị bằng mìn chữ quê hương dân tộc. Nhưng cả thảy đều biết, chỉ có Thương để là nắm chắc mọi sự gì sẽ xảy ra vào hồi chung cuộc.

Vào ngay thứ hai, trời lất phát cơn mưa bụi, sau cơn mưa bụi là ánh nắng toát ra từ một lung trời vàng, từ thi đài trên những chiếc giường — trách móc bắt đầu bay mũi. Từ thi khép nôi nắng, chẳng hò hào, không lao nầm tay lên cao, nhưng nó, cái chết có một cách tràn dầu mới hơn: tịt nổ bốc mùi. Nó sỡi thổi mãi, nếu không

PHIẾU ÂN NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỒI

Tên: Họ:

Địa chỉ:

đồng ý ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG do nhóm Hà Thủ Nhơn và tuần báo Đồi tờ chí, bằng cách đóng góp:

A. Một số tiền là
B. Một số học bổng theo các chi tiết sau :

- 1) học bổng toàn phần (4.000\$)
- 2) học bổng bán phần (2.000\$)
- 3) học bổng khuyến khích (1.000\$)

Trong thời gian là tháng, kể từ tháng 1971

Ngày tháng năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo Đồi cho ôn Vũ THẾ NGỌC

được chôn vùi xuống một cái lỗ đất mùa đông nào đó. Cuộc tranh đấu tối lúc này, đã kêu gọi thêm được sự có mặt của ruồi nhặng, kiến nâu, cùng những con lán xanh thật lớn. Những thứ sau này, đứng ở phía Trung lập, nó không nói với Quốc gia hay CS. Nó chỉ nói với xác chết, vì có mùi thối.

Có lúc, người ta thấy màu trời thật đẹp, áng mây trời lơ lửng la đà giữa cái khung màu xanh bao la. Cánh đồng phía tây xám xắp nước. Những bông lúa tháng mười một (lúa trì) trồ muộn, đơm bông vàng óng. Rừng dương xanh ngát. Cồn cát thơ mộng nằm theo ven biển lõm dốc những ngôi mộ đá vôi. Những khu vườn cùng những mái nhà nằm im lìm dưới những vườn cây thanh bình. Chiếc cầu bắc qua sông nồi bật lên chân trời. Những cánh buồm rủ đứng trên sông.

Quê hương ta đó.

Thỉnh thoảng, một chiếc máy bay, bay quan sát lướt bieng. Nơi buồng lái, nếu anh phi công cố ý quan sát bên dưới, nơi có đám chống đối, anh ta sẽ thấy một quang cảnh thế này :

Đám người bu quanh trại lính đông nghẹt, đến nỗi như phủ kín cái trại lính. Từ các ngả dẫn tới nơi chống đối, dọc theo đường mòn, có vô số người. Quang cảnh đó, nếu được thu nhỏ lại trong tầm mắt, nó giống hệt một bầy kiến bu quanh một cục đường. Cách xa cục đường là một số kiến khác, vội vã nô nức nhau, chum đầu với nhau, nói bằng một thứ ngôn ngữ riêng thúc đẩy nhau, quanquit, con chạy về phía cục đường, con chạy trở về hang, bầy kiến nâu tích cực.

Trong bầy kiến nâu kia có bà Cửu Bồng.

Bà là một con kiến tội nghiệp nhất, lạc loài giữa đám đông không phải để tranh đấu hay thay đổi một quyền lợi gì cả. Bà chỉ đến tìm con bà Biết đâu nó tra trộn trong đám thanh niên quá khích kia? Bà tự như thế.

Sau khi nghe người lật mặt nói chuyện về tranh đấu, Bà Cửu Bồng thấy người ta tiến về phía cầu, Chợ Kế cùng vài ngôi chợ khác không nhóm, Bà cũng nỗi đuối đám người kia. Có kẻ nói với Bà :

— Nhào lên đi, ngã người này còn người khác. Nhào lên đi, tìm cho được cái thắng Tây hiệp chí Hai Phàng. Chúng nó phải cút cho kỳết.

Bà Cửu Bồng dạ hỏi :

— Những thanh niên lãnh đạo họ đâu rồi? Có tiếng trả lời một cách cương quyết đầy tin tưởng :

— Họ ở đây sau xa kia kia.

— Tại sao họ lại ở đây sau?

— Họ phải ở đây sau để thúc đẩy mình, đưa đám đông tiến tới. Nào, cứ nhào lên đi. Súng tại nó không còn đạn đâu. Pháp đưa chúng nó vào chỗ chết đó. Xe tăng chúng nó băng gỗ. Tàu bay không có cánh cửa. Máy bay lên thẳng chưa ráp xong cửa mà chúng nó đã cho bay lên trời. Nào, nhào lên đi... đà đà... đà đà...

Như trong một cơn mơ, bà Cửu Bồng nói với một thứ ngôn ngữ không màu sắc, không thành lời:

— Tôi tìm con trai tôi. Nó ở phía mây anh lãnh đạo.

— Họ ở đây sau. Họ cần phải ở đây sau.

Ngay lúc đó, một bàn tay ẩn vào vai bà Cửu Bồng đẩy bà tới trước. Mắt Bà thấy bốn xác chết nằm trên bốn chiếc giường. Mỗi xác được phủ một lá quốc kỳ. Tất cả đều màu đỏ. Lá quốc kỳ và xác chết : cái nào đã nhuộm cái nào trở thành màu máu ?

Bà Cửu Bồng ngược nhìn bên trong kẽm gai ở đó những thanh niên y hệt con bà, họ cầm súng và hướng về phía bà. Trên cao là ngọn cờ màu vàng. Lá cờ mây ngày hôm trước bà đã thấy trước sân nhà khi Cửu Bồng đưa một viên thiêu úy vào trú quân trong xóm. Những thanh niên, bà có lần nói chuyện với họ, nhìn ngắm họ thật kỹ. Họ hiền lành, vui vẻ, màu da sắc tóc, tiếng nói nụ cười như con bà. Qua hình bóng con bà, bà thương yêu họ lắm.

— Nào, tiến vào nữa chứ. Bà có con là cấp lãnh đạo bà phải hy sinh.

Một bàn tay sắt lấn nữa ấn mạnh vào vai bà. Hàng kẽm gai mỗi lúc một gần hơn, Bà Cửu Bồng đánh rỗ mũi thối từ các tử thi. Nếu là con ruồi xanh, bà đã bay về phía đó, đậu trên tử thi, như một chiếc trực thăng đậu gọn gàng trên bãi đáp. Nhưng bà nào phải kiến nâu hay ruồi nhặng, bà đau lòng quá đỗi.

Bà nhìn vào trong : súng, lính doanh trại, mìn bẫy cùng những khuôn mặt lo lắng; nhìn quanh quắt phía sau : người và người thù hận, tiếng động không còn nghe rõ tiếng. Chẳng thấy con bà ở đâu cả. Bà nói :

— Không tìm thấy con trai tôi, tôi phải về.

Bà tháo lui ra phía sau, cõi chết cái khỏi người một cách khó khăn. Lúc đó, có người thanh niên thấy bà đã lôi kéo một số người khác, anh thanh niên nói : «Bà Bồng, con bà bị tụi nó bắt trói kẽ, đang bị đánh đập trong căn lều kia kia, tôi sát kẽm gai mà xem».

Những cõi nhấp nhô, tử thi và tử thi, mắt Bà Cửu Bồng hoa lên.. Một cái tin đưa lại là dân chúng đã chặn đánh một xe tiếp tế từ Phú Thắng xuống. Đoàn lính dừng lại đốt một cái xóm. Tin khác cho biết chính hai tiêu đoàn lính vi uống rượu say đã mang súng đánh nhau tại Minh Quy. Có nhiều lính chết. Lính bắn cát vào ông quản trưởng. Ông quản trưởng về ngã quận không dám tới giang hòa giữa hai tiêu đoàn lính đang giận dỗi. Tin tức tới lui chập chùng. Hoang mang quá đỗi. Lai có tin khuyên nhủ đám biều tình cố gắng mà bao vây «tụi lính», «bộ đội» ngày mai sẽ trả lại giúp sức. Bà Cửu Bồng như một mảnh sát vụn được ném vào lò, trôi lên rồi vụt xuống với sức nóng, chờ phút biến thè. Ủy Hội Quốc tế sẽ tới đây làm «ăn kết» vụ tranh đấu. Ông ủy hội Quốc tế là đồ bò, cái anh Gia Nã Đại bò phải, cái anh Án Độ cà ri cay khuynh tả, cái anh Ba Lan râu xóm xóm, «đóng lá dày mõm», người,

không có miệng», cái anh Ba Lan đâu có thương gi miền Nam chúng ta. Thế mà cái Ủy hội kia sẽ tới. Người ta rỉ tai nhau như thế. Oanh tạc. Máy bay sẽ tới oanh tạc đám biều tình vây khốn đại đội lính, lính đổi khát vì không được tiếp tế. Quốc gia và Pháp sẽ cứu vớt lính chứ. Đồng bào này chết còn đồng bào khác chử lính mà chết thì hại cho lực lượng quốc phòng quá Thiết giáp. Một đoàn xe thiết giáp đang tiến về hướng chợ. Nòng súng ngầm nghĩa đám biều tình.

Tin tức không được kiềm chế, (nhưng rất nhiều người tin) được giao rắc rải. Người bí mật giao rắc vô tội vạ rồi rút lui vào bóng tối. Mỗi cái tin là mỗi tác động. Đám người nhiều khi tự vẫn lương tâm ngỡ ngàng, sập sửa tháo lui, thi đàng sau họ một cái tin bẩn tội, như mũi tên họ lao trở lại bám quanh hàng kẽm gai.

Viên trung úy, bên trong nóng lòng liên lạc với bộ chỉ huy tại Phú Thắng. Bộ chỉ huy lần nữa ra lệnh không được nô sùng, dù ngay đám dân chúng có cực kỳ hiếu sát đã lỡ tay giết lầm một binh sĩ.

Viên trung úy nói ở đầu máy :

— Nhưng chúng tôi bị bao vây không còn lối thoát, bangay rồi. Ngày, chúng tôi phải nghe ngóng, nhìn thấy người và người. Ban đêm chúng tôi không ngủ được. Chúng tôi bị chửi bới, phỉ nhão, bị ném đá. Xác người hôi thối từ bên ngoài giòi thối vào nồng nặc.

— Dù sao cũng nên cố gắng chờ đợi.

— Chờ đợi gì. Bangay, chúng tôi không còn nước uống, hết lương thực. Nếu không giải quyết cấp thời, chúng tôi mở đường máu.

— Mày đi đâu?

— Mở ngay vào đám dân chúng. Máu dân chúng. Nếu thế thì tai hại lắm, vì quanh đây trước hàng rào kẽm gai toàn là bà già trẻ nít, ông già. Họ đang réo gọi chúng tôi trả con cái họ. Chúng tôi không hề bắt giữ một người nào cả. Theo thượng lệnh, chúng tôi chỉ tới tặng quà, tặng thực phẩm cho họ. Chúng tôi gây cảm tình với đa số nhiều ngày trước. Trong cuộc chung dung, dù nhiên chúng tôi cũng có nhu cầu. Nhưng khi chúng tôi xin họ không cho, mua họ không bán, lấy đi thì họ tức thì bị phản đối. Chúng ta là gì đây? Là kẻ thù của họ phải không?

Bao nhiêu năm chúng ta đã chiến đấu cho cái gì? cho ai? chúng tôi không chịu được nữa khi quá đỗi và khát. Chúng tôi sẽ mở đường máu. Hậu quả sẽ khổ mà lường được.

Vẫn một giọng đều đều, đầu dây bén kia trả lời :

— Thiếu lương thực nước uống à, sẽ có máy bay tới. Các anh không nên mở đường máu. «Mahn hồ bat địch quân hồ». Anh nên biết rằng cách xa các anh hàng mươi cây số vẫn còn dân chúng tụ tập với dao mác câu liếm khau hiệu và cả những quả lựu đạn nổ hả nứa.

Dù thoát ra khỏi đó, mà không có cứu viện các anh cũng sẽ bị thất lạc trong những bãi cát mêt mông, rừng dương mịt mù, các anh sẽ chết như đám dân thất thể ngoài sa mạc. Hãy ран mà đợi. Đã có kế hoạch rất hay từ thượng cấp. Ba ngày nữa

là êm chuyện, đâu lại vào đấy. Anh nhớ rằng vùng đất này của chúng ta, chúng ta có toàn quyền hành động. Nhưng điều đầu tiên là đừng gây đồ máu. Chúng ta từ từ cải huấn họ.

Yêu chí đi, trung úy ạ, đã có một kế hoạch bí mật rồi.

(CƠN TIẾP)

Dấu tranh cho đời...

(Tiếp theo trang 44)

và không bao giờ chỉ liêu hệ riêng với vận mạng của một thiểu số ca nhân cầm quyền. Chế độ dân chủ tự do đã được hình thành với những hy sinh vĩ đại của mọi tầng lớp dân chúng và thuộc về toàn thể dân chúng. Do đó, việc cống và phát triển chế độ không thể quan niệm là việc riêng của Nhà Nước để di rời những chủ trương phân ly như cỏ lạp moi thành phần dân chúng trong đó có tập thể bảo chí trước các sinh hoạt chính trị quốc gia.

Chúng tôi cũng long trọng báo nguy cũng hết thay những người cầm bút châm chích, các hội đoàn bảo chí trong và ngoài nước rằng đệ tử quyền tại VN đang nằm trên bờ vực thẳm. Nguyên do chính yếu của hiềm họa đồ vỡ đau đớn nay một phần lớn là chính sách sai lầm của Nhà Nước đã nhận định mù quáng về vai trò của tập thể bảo chí trong sinh hoạt chính trị dân chủ. Chính sách sai lầm đó có thể tóm lược trong các điểm như sau :

— Chỉ chấp nhận làh điề i kệ i phát triển thuận lợi cho những phần tử đồng ý đóng vai trò còng cù tay sai nền đà dây sinh hoạt bảo chí vào 1 chiều hướng hỗn loạn và xa đọa cùng cực.

— Ngàn chặn, chụp mũ những người cầm bút châm chích nền đà lùn tè liệt sinh hoạt bảo chí đồng thời tạo cơ hội cho kẻ địch xâm nhập, khai thác sinh hoạt bảo chí, phá hư các nỗ lực dân chủ của toàn thể nhân dân.

Khi đặt vấn đề một cách thẳng thắn như trên, chúng tôi tự ý thức rằng chúng tôi đã đem số phận mồng manh của tờ báo này treo lèn đầu giờ. Nếu Nhà Nước tiếp tục tung tai trước những lời nói thực, tiếp tục duy trì quan niệm lầm lạc đã có về bảo chí, bài báo này sẽ tương tự như hành động lão đầu vào đá của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng cần nói trước rằng sự còn hay mất của tờ báo nhỏ bé này sẽ là chứng liệu cụ thể nhất cho uy tín của chế độ dân chủ tự do tại miền Nam. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách, vì hậu quả có thể đau đớn cho chính chúng tôi, nhưng hết sức cần thiết cho dân chúng có dịp nhận chân về thực chất của chế độ mà hang ngay mỗi người vẫn được kêu gọi phải nỗ lực hy sinh để xây dựng.

Cũng trong chiều hướng nhận thức này vào sổ tôi chúng tôi sẽ đặt thẳng vấn đề với ông Tổng Trưởng Thông Tin về trường hợp Nhà Nước tịch thu bao Đời trong ba tuần liều tiếp vira qua.

ĐỜI

Tiền của tòa thánh

(TIẾP THEO TRANG 25)

thế tục cũng thông báo đầy đủ tin tức về tình hình chánh trị, kinh tế khắp nơi về Tòa Thánh. Nogara đã sử dụng các tin tức đầy đủ, nhanh chóng đó, mà không một nhà kinh doanh nào trên thế giới có được nhiều như vậy.

Nogara đã trở thành một chuyên viên về buôn vàng. Thị dụ như có khi ông đã đem đổi tất cả vàng thỏi ra tiền vàng, và có khi lại đổi tất cả tiền vàng sang vàng thỏi, và không ai biết rõ những lý do nào đã thúc đẩy ông quyết định, chỉ biết rằng việc buôn bán đó kiếm lời! Ông ta rất chú trọng đến vang. Thị dụ như ông đã dùng 26 triệu 800 ngàn mỹ kim mua vàng của Ngân Khố Hoa Kỳ với giá chính thức là 35 mỹ kim một ounce, và 0,25 phần trăm về chi phí chuyên chở. Sau đó, 5 triệu mỹ kim vàng của Tòa Thánh lại được đem bán lại cho Hoa Kỳ. Tổng số vàng còn lại đều được gửi ở ngân hàng Trung ương của Mỹ.

Một cuộc kinh doanh về tiền tệ của Nogara rất khéo léo nữa là việc điều động những chương mục của Tòa thánh ở ngân hàng Thụy Sĩ. Đây là một chuyện chuyên môn trong lãnh vực tài chánh, đối với người thường hơi khó hiểu. Thị dụ như vậy:

Nogara nhờ một nhà ngân hàng Thụy Sĩ mở một chương mục bằng tiền của Tòa Thánh, tại 1 ngân hàng ở Nürnberg, nhưng đứng tên ngân hàng Thụy Sĩ. Nhờ số tiền lớn lao ký thác ở đó, Nogara có thể yêu cầu nhà Ngân Hàng Thụy Sĩ buộc nhà Ngân Hàng ở Nürnberg cho 1 xi nghiệp ở Ý vay tiền. Và xi nghiệp Ý này lại là một cơ sở kinh doanh của Tòa Thánh. Xi nghiệp Ý trên lại gởi tất cả tiền lời của mình ở Mỹ vào chương mục của ngân hàng Thụy Sĩ.

Cứ một đợt lối như vậy, Nogara đã mang tiền của Tòa Thánh đầu tư khắp nơi, rất bí mật và an toàn. Ngay cả chánh phủ Ý muốn kiểm soát cũng khó.

Có thể nói Nogara là người có toàn quyền về khai thác tài sản đem đầu tư của giáo hội, và không bao giờ phải phúc trình cho ai, trừ

đức Giáo Hoàng. Chính đức Giáo Hoàng Pio XI cũng không biết gì về công cuộc làm ăn của Nogara. Nhưng ngài hoàn toàn tin tưởng vào lòng thành tín của Nogara.

Cho đến khi đức Hồng Y Eugenio Pacelli lên ngôi, tức là Đức Giáo Hoàng Pio XII, ngài mới cho lập 1 ủy ban gồm nhiều vị hồng y để kiểm soát lại sổ sách, công việc của Nogara.

(CÒN TIẾP)

Đại học miền Nam, Đại học miền Bắc

(TIẾP THEO TRANG 31)

từ đó đưa đến nhiều khuyết điểm khác không thể tránh được. Người ta cứ bắt phải đề chánh trị lên trên chuyên môn, chánh trị là chủ chốt, chuyên môn là thứ yếu.

Lái xe mà không cần khéo tay, nhanh mắt, không cần bằng lái chỉ cần lập trường thì quả là chán ngáy, quả là xuẩn đòng. Bi kịch xảy ra từ đó. Tai nạn xảy ra từ đó.

Cũng như Đại học miền Nam, Đại học miền Bắc làm sao mà không được.

NỮ CÔNG GIA CHÁNH

Chuyên hướng dân làm bánh Việt — Pháp. Nấu ăn và làm các loại Hoa bàng hàng vải tơ mầu, do cô Nguyễn Thúy Quỳnh hướng dẫn — 99 Công Quỳnh SAIGON. Điện thoại : 23.383.

NHẬN LÀM

- Hoa cưới
- Hoa cài áo
- Hoa trang trí
- Bánh sinh nhật
- Bánh Giáng sinh
- Bánh Trung Thu
- Bánh tiệc trà

Đặc biệt là cặp Thiên Nga, một loại bánh tượng trưng Hạnh Phúc dành cho Cưới Hồi.

Xin hỏi : Cô Thúy Quỳnh, 99 Công Quỳnh SG. Điện thoại 23383

Chuột Bình Định Phạm Duy Tín

(TIẾP THEO TRANG 35)

viên thư viện của hội thay mặt ban quản trị hội văn Hóa kỹ cấp. Đằng này Phạm duy Tín lấy tư cách pháp lý gì để ký vào thư đó? (Phạm duy Tín chỉ có quyền ký vào thư viện của tòa HC mà thôi).

Ký văn thư số 030/ TT-VH ngày 6/2/71 gởi ông VT nhận danh quát đốc TT-VH đòi 2 cái tủ. Nguyên ông VT có cho Hội văn hóa 2 cái tủ kính giá trị, có ghi vào sổ vàng của hội văn hóa đàng hoàng, nhưng vì thấy tình trạng doi chuột nên một số anh em đã dè nghi ngờ ông VT khoan giao 2 cái tủ, chờ khi hội có trụ sở riêng sẽ giao.

Ông Phạm duy Tín vì muốn lập công với tòa HC nên ký bút văn thư 030 ngày 6-2 gởi ông VT đòi 2 cái tủ, nếu ông VT cầm trống Trung tâm văn hóa và Hội văn hóa mà giao tủ cho ông ta thì ông ta sẽ công được với tòa HC. Nhưng ông VT đã biết được con tay của ông Phạm duy Tín nên không giao 2 cái tủ đó.

Để kết luận :

Ngày xưa tại đất Bình Định Quang Trung Nguyễn Huệ không có một túp lều nhưng vẫn làm cho nền văn hóa dân tộc Việt được khởi sắc.

Ngay nay 200 năm sau, cũng tại Bình Định nhưng có một ngôi nhà nguy nga đang giá hơn 100 triệu đồng người ta lại làm cho cái nón vân hóa nó đeo hơn mồm chó.

Phải chăng tại ngày xưa Quang Trung Nguyễn Huệ làm văn hóa vì tiền đồ văn hóa dân tộc còn ngày nay «người ta» làm văn hóa cui vi câu cơm?

Không biết rằng với tinh trang như thế này rồi cái vốn văn hóa địa hình Bình Định sẽ đi về đâu?

NGUYỄN VĂN VINH



Từ chuyện tiền tệ nhà băng đến trận giặc ngân hàng

(TIẾP THEO TRANG 9)

Trận giặc ngân hàng

Trận giặc giữa các ngân hàng ở Saigon đã bùng nổ tiếp theo một quảng cáo của Tin Nghĩa Ngân Hàng theo đó các khoản tiền ký thác trong trương mục tiết kiệm được tăng tiền lời gấp 3 lần hơn các ngân hàng khác.

Các ngân hàng khác phản ứng bằng một quảng cáo khác tố cáo thái độ của Tin Nghĩa Ngân Hàng bị các ngân hàng cùa lập khống giao hoán chi phiếu nữa (Báo Đen, ngày 7-2). Các thành chủ của TNNH bỗng cảm thấy e ngại, một số đã rút tiền khỏi ngân hàng này. Tiếp theo đó là việc ông Nguyễn tấn Được em ông chủ Tin Nghĩa NH là nạn 1 nhân chi phiếu không tiền bảo chứng (chè pue sans provision) lên tới 33 triệu 180 ngàn đồng. Trận giặc ngân hàng xoay quanh vấn đề Tin Nghĩa Ngân Hàng đưa ra một phương thức tính tiền lời, mà trong một thư của Tin Nghĩa NH gửi nhật báo DCM đã giải thích rõ. Nguyễn văn là thư như sau..

Saigon, ngày 22 tháng 2 năm 1971

Kính gửi ông Chủ nhiệm Nhật báo DCM Saigon. Phúc quý ván thư đề ngày 11-2-71 chúng tôi xin trả lời 5 câu hỏi của quý báo :

Câu hỏi 1 : Xin quý NH cho biết chọn kết số nào để tính tiền lời cho trương mục ; kết số nhỏ nhất hàng tháng hay kết số dư hàng ngày ?

Trả lời : TNNH chọn kết số dư hàng ngày để tính tiền lời cho trương mục tiết kiệm.

Câu hỏi 2 : Xin quý NH cho biết thế thức nào công bằng ?

Đáp : Thế thức chọn kết số dư hàng ngày công bằng hơn vì theo cách này ngày nào trương mục còn tiền nhiều sẽ được tính lời nhiều (...). Còn thế thức lấy kết số nhỏ nhất để tính lời thì bất công hơn vì NH chỉ lấy kết số nhỏ nhất để can cứ trên đó tính lời cho cả tháng (...).

Câu hỏi 4 : Lãi xuất quý NH áp dụng cho trương mục tiết kiệm là bao nhiêu ?

Đáp : Lãi xuất là 10% nếu không dự xô số. Nếu dự xô số thì trích ra 2%, để dự xô số gọi là lãi xuất phụ. Lãi xuất chính còn lại 8%, nhưng cộng chung vẫn là 10%. (trích DCM ngày 29-2).

Phương thức tính lời của Tin Nghĩa NH khác với phương thức của các ngân hàng khác : tính tiền lời căn cứ trên kết số dư thấp nhất trong tháng, hoặc căn cứ trên kết số dư trung bình hàng tháng, hoặc căn cứ trên kết số dư thấp nhất trong mỗi tam cá nguyệt.

Ngân hàng như một thung lũng thấp, tập trung tiền tệ đồ vè. Vai trò thung lũng thấp này ngày một quan trọng nhất là sau quyết định ngày 12-9-70

của chính phủ tăng lãi suất trương mục tiết kiệm từ 5 lên 10%, các kỳ thắc định kỳ từ 10 đến 20 đến 24% một năm. Trong 3 tháng đầu áp dụng lãi suất mới, các ngân hàng đã nhận thêm 6 tỷ 774 triệu tiền ký thác định kỳ. Cho nên cuộc chiến tranh giữa các ngân hàng chỉ là cố gắng nhằm làm nguồn suối tiền chảy về một ngân hàng này thay vì sang 1 ngân hàng khác. Đây chỉ là cuộc chiến tranh vì quyền lợi của chính ngân hàng, nhất thiết không phải vì quyền lợi của các khách hàng..

LÊ ĐÌNH THÁI

SINH TỬ PHÙ

(TIẾP THEO TRANG 45)

Nhưng có điều, sau khi nghe ông dân biểu nói, người dân phải kinh ngạc vì lẽ tại sao ông dân biểu lại kinh ngạc.

Hiển pháp đã bịa ra các ô : dân biểu là để dân đỡ phải đi biếu tinh. Một nước dân chủ, có pháp luật, đâu cứ lúc nào cũng phải biếu tinh. Dân biểu có mồm miệng, biết dân bất bình cái chi thi cử nói ra. Dân biểu còn có quyền bất tín nhiệm chánh phủ, lật đổ ông Thủ tướng, ông Thủ tướng cũng được.

Dân kinh ngạc ở chỗ là không có DB nào bênh vực chánh phủ, chỉ thấy toàn miệng chửi ; vậy mà chẳng ai đặt vấn đề tín nhiệm ? Lại còn trách dân không đi biếu tinh ! Thế lanh lương làm cái gì ?

**ĐA PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC :
trên ngọn gió bắc**
của TƯ KẾ TƯỞNG

- Quyền sách không thể thiếu của mọi gia đình.
- Quyền truyền dem lại tươi mát, thanh thản và em dem cho mọi lứa tuổi.

TÂM SỰ BẢN ĐỜI

Chủ đề «35 ng Emerson»

Thưa Ông,

Tuần báo Đời, đã ra nhiều Chủ đề «35». Tôi là độc giả thường xuyên của quý báo, xin có đôi lời «Tâm sự Bản đời» như sau :

Nếu có thể, quý Báo, cho ra một số đặc biệt Chủ đề là «35 Ng Emerson bê bối nhất nước» nghĩa là 35 nhân vật này phải có «TÀI», là : tham nhũng, hối lộ, xảo quyệt, hiếp dâm, ma giáo, bẩn vv... Cái gì cũng phải là «số dách» mấy được. Đề cho Đồng bào 4 phương 8 hướng «biết» mà từ, mà cách, mà ờn, mà gõm, mà vv... (không nói hết được). Mục đích là để loại bỏ, những «vị» này ra khỏi đế mà «khỏi phải suy nghĩ». Vì tôi không làm, cò lẽ qua nam 71 sẽ bầu lại Hạ nghị viện thì phải. Sau nữa là trên các phiếu góp ý, quý báo chắc cũng đã nhận được nhiều của độc giả, hỏi về rồi thi phải? Vậy Tuần báo Đời có thay đổi gì về hình thức và nội dung không? Nếu có, mà phải tăng trang thì nhờ mỗi số bao phải tăng lên vài tờ, kẽo «đến» đây. Thành thật, mà, thực tế đây.

VŨ VĂN TRÌNH
(KBC 4893)

Coi chừng! Giảm hiệu năng

Kính Thưa Ông Chủ Bút,

Tại số 69 Tuần báo «ĐỜI» Ông hô hào độc giả bốn phương giới thiệu về Quý Tòa soạn 35 người sạch VN. Một chủ trương rất đối hợp lý để nâng cao phẩm giá của những ai đã từng thất lusing buộc bụng cam chịu một đời sống chật vật nằm trong khuôn khổ «Thanh Bàn».

Theo thiên ý của tôi, sau khi suy nghĩ lại thì nước ta vẫn còn rất nhiều người sạch từ Thượng

quan đến thứ dân, chứ không đến nỗi chỉ tìm 35 người mà không có. Tuy nhiên, có một số người đang được giới thiệu nhưng ngặt 1 nỗi họ còn có trong quân ngũ hoặc trong các guồng máy của Chánh Quyền. Nếu giới thiệu họ được đăng lên mặt báo để phát huy sự trong trắng của một kiếp con người đáng sống và sống mãi mãi để ích quốc lợi dân hầu mang lại sự cảm phục của quốc dân đến với họ. Trái lại, họ cũng là những cái gai trước mắt của tập đoàn «Tham Nhũng»; mà tập đoàn này là những phần tử nào qui báo đã thừa rõ rõ. Vì thế mà điều lợi cho họ chưa kịp thấy chử sự tai hại sẽ chắc chắn tức khắc đến với họ. Vì họ là phận «Cá chậu Chim lồng» làm sao tránh khỏi họa gởi tai bay.

Mặt khác, số người được ngoài vòng cương tỏa, nghĩa là được hưởng tuổi về hưu, giải ngũ thì quá khán hiếm đúng tiêu chuẩn; hơn nữa họ sẽ bị ảnh hưởng trong thời kỳ rách nát vô cùng của xã

hội hiện tại. Còn về bổn cũ, mèo cũ mà sạch thì ít được hấp dẫn và tài liệu giới thiệu khó phần phong phú dồi dào; không khéo chủ trương này của quý báo giảm phần hiệu năng.

HOÀNG HUY PHONG
(Qui Nhơn)

Tặng thêm 5, 3 đồng không ngại gì

Kính gửi bác Chu Tử,

Trong những ngày lênh đênh ở đây, một tuẫn mong một chuyến tiếp tế có tờ báo Đời, tôi còn khoái hơn thư của người tình. Do đó tôi đề nghị với bác nên tăng số trang thêm dù rằng tăng thêm 5, 3 đồng ngại gì miễn rằng tờ báo được hoàn hảo. (Dù rằng thời buổi hiện trước song hành con mèo gì đó (xin lỗi) mà 5 đồng bạc con nit nó còn chè). Đọc báo Đời, chỉ thích thú đọc một lèo là hết rồi.

Đại úy TRẦN HỮU DINH
(18/Tuần Giang)

HỘP THƯ TÒA SOẠN

● LÊ THỊ HỒNG HOA (GD) / Đã nhận đủ thư (ký tên LVS) và đã chuyền cho Nhóm HTN Sớ dì không có sự nhấn tin trên báo cho các bạn gửi thư, nhất là quân nhân, vì đã hiểu đang có những cách thức chặn đứng mọi liên lạc như bạn viết trong thư. Tốt nhất xin trực tiếp liên lạc với tòa soạn hoặc gửi thư tay cho chúng tôi và ghi rõ địa chỉ liên lạc thay vì K.B.C. chờ tin bạn.

● TRẦN THANH PHƯƠNG (MT): Đọc nhu cầu quá nên không nhớ có nhận được thơ «thanh» trước đây không. Thời hagy cứ coi là chúng đã đi lạc đi. Thời buổi chiến chinh này thiếu gì tai nạn bất thường, nhưng có một điều không thể xảy ra là nạn thanh nhung ở báo Đời. Người chọn thơ vẫn là TĐU, nhưng nếu trong vòng 3 tháng nay thì là U.T. Nhớ lại coi bạn gửi vào khoảng nào và nếu cần cứ thư thẳng cho các đương sự.

● Đ.U TRẦN HỮU DINH (18/ TUẦN GIANG) : Xin xác nhận địa chỉ và gửi về tòa soạn 51 đồng tem. Sau khi nhận được sẽ gửi tới bạn số báo bạn cần.

● NSNR (Phan Thiết) . Bìt đã giữ trong hộc tủ. Không phải vì chúng đê ghét bị loại cả, nhưng vì chưa đọc kịp xin chờ tin trong mục Thư chọn Đăng nơi số tới. mong sẽ được gấp tại «thanh đà» như đã viết trong thư.

● Tòa soạn đã nhận bài và thư của các bạn có tên sau :
Đoàn Mỹ (Q Ngãi) Lê Văn Kỳ (Saigon) Lý Trần (Hội An) Ngõng Tử (Tuy Hoà) Trang Hoàng Trang (pleiku) Diệu Cận Viên (Tuy Hoà) Hà Nguyên Hưng (Phan Thiết) Thy Lynn Tử (Tây Ninh) Thái Ngọc Trần (K.B.C 4822) Luân Vũ Saigon) Thủ An (Saigon) Ngọc Phan (Khánh Hòa Nguyễn Minh Hảo (Đà Lạt)

Xin các bạn theo dõi trả lời trong số báo sau. Bài nào không được ghi trong mục «Thư chọn Đăng» tức là đã bị loại.

yêu, hoa rôi lại bẽ cành?



Thưa Không!
Cành hoa này sẽ
mang lại cho quý vị
một mùi hương thơm tho
trong kem đánh răng

Hynos PHOSPHATÉ

Nắng dũng **Hynos** muôn răng tươi tốt