

750m
65 531
642 +

BỐI KHUNG HOANG DAI HOA



ĐỜI

73

PHÁT HÀNH MỚI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ: KHỦNG HOẢNG ĐẠI HỌC

- CÁC VIỆN ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM của đời
- TRÁI BOM Y KHOA MINH ĐỨC VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG... hànucđạo
- KHỦNG HOẢNG ĐẠI HỌC của vươnghữuhot
- ĐẠI HỌC MIỀN NAM, ĐẠI HỌC MIỀN BẮC của tòđóngtô
- ĐẠI HỌC VN VÀ PHÁP DƯỚI MẮT MỘT SV MỚI HỒI HƯƠNG của đời
- SỰ BẤN LOẠN CỦA SINH VIÊN của têđe

2

CHẨN TRỊ

- TỪ CHIẾN CUỘC HẠ LÀO ĐẾN BẮC TIỀN của lýđạinguyễn
- ĐẠI BI HẢI TẠI VIỆT NAM QUỐC TỤ hảilun
- NGƯỜI SẠCH NGƯỜI BẦM VÀ NIỀM TIN Ở MỘT CÔNG CUỘC XÂY ĐỰNG của đời
- PHÌ CƠ LÊN, THẮNG CHÌA KHÓA MẶT TRẬN HẠ LÀO của malphuong
- VỤ ÁN LẠ LŨNG KINH KHỦNG NHẤT THẾ KỶ của ngothứlang

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH của nguyễnthuylong
- LUÔNG CÃI VÀNG của cungtichbiền.
- CHUYỆN TỈNH Erich Segal — phaslehanh dịch

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- ĐỒNG ĐỜI • TÍNH SỐ ĐỜI • ĐỜI MUÒN MẶT • SINH HOẠT
- NHÓM HTN • ĐỜI LÀM CÀM.

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 73	TUẦN LỄ TỪ 11-03-1971 ĐẾN 18-03-1971
Tòa soạn 143-145 Công Quỳnh Saigon B.T. 22.323	Chủ trương biên tập CHU TÙ và nhóm Sóng	GIÁ 50đ	Giao dịch quảng cáo Hồi ống Linh 143-145 Công Quỳnh SAIGON
Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh			

đầu tranh cho đổi

Người sạch, người bẩn và niềm tin ở một công cuộc xây dựng

Khi quyết định chuyển sang một giai đoạn hoạt động mới, tòa soạn tuần báo Đời đã ý thức rằng vừa chấp nhận một thử thách hết sức quan trọng. Từ theo kết quả của việc đương đầu với thử thách này, ảnh hưởng của tuần báo Đời sẽ được nhận biết cùng với triền vong tương lai của tờ báo. Như vậy, phải thành thực mà nhận rằng quyết định chuyển hướng của tuần báo Đời đã mang ít nhiều tính chất của cuộc phiêu lưu. Nhưng, tòa soạn của tuần báo Đời cũng nhận định rằng số phận của một tờ báo dù sao vẫn không thể so ngang với những thiện nguyện của những công dân nhiệt tình muốn xây dựng đất nước. Cho nên, thử thách trên dù mang ít nhiều tính chất phiêu lưu với riêng nhóm chủ trương tuần báo Đời lại hết sức cần thiết đối với công cuộc tạo dựng một xã hội lành mạnh. Hạn chế một phần nào tính chất giải trí để chú trọng đặc biệt tới ý hướng góp phần tạo cơ hội cho những thiện nguyện vươn lên là việc không thể không làm.

Một tuần sau khi phát hành số 72, tòa soạn tuần báo Đời đã có dịp thấy rõ sự lo xa có phần quá đáng của mình. Mức độ hưởng ứng của độc giả đối với quyết định của tòa soạn là một khích lệ mà chúng tôi không dám nghĩ tới trước đây. Mặc dù Đời số 72 chưa phải là một số báo toàn bích về nội dung cũng như hình thức, nhưng đã đem lại được cho nhiều người một ý nghĩ tin tưởng ở tương lai của những công cuộc xây dựng xã hội. Đó là một nhận xét mà nhiều bạn đọc đã gửi tới cho chúng tôi. Nhận xét này có thể phản ánh một cảm tình ưu ái mà bạn đọc đã dành cho vì có thể vượt lên trên thực tế phần nào, nhưng đối với chúng tôi quả là một sự nâng đỡ cần thiết và quý báu. Cũng trong số những thư từ gửi về tòa soạn, nhiều bạn đã đề nghị chúng tôi thường xuyên mở một mục giới thiệu «những người sạch». Mục đích của việc làm này được nêu rõ là để tạo cơ hội cung cấp niềm tin cho nhiều người từng lầm tưởng rằng xã hội VN hiện chỉ gồm toàn những tham nhũng, thối nát. Một số bạn khác lại đề nghị mở một mục giới thiệu thường xuyên «những người bẩn» để cảnh giác những kẻ đang hoặc sắp sa vào tội lỗi. Ngoài những đề nghị cụ thể trên, nhiều bạn đọc đã góp ý kiến sửa đổi lại tính chất của một số mục đang có. Tất cả những ý kiến này hiện đang được nghiên cứu và có thể sẽ được khởi sự thể hiện lần lần ngay từ số báo tới.

Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng bất kỳ một sáng kiến nào dù hay đẹp tới đâu sẽ vẫn không thể được thực hiện hoàn hảo với chỉ một nhóm người bó hẹp. Cho nên, chúng tôi vẫn trông đợi sự góp sức tiếp tục của các bạn để mỗi ngày chúng ta có thể đạt một thành quả tốt đẹp hơn trong ý hướng tiêu chí mục tiêu thúc đẩy một phong trào xây dựng xã hội toàn diện.

Đời

Lạm phát?

Hiện nay ở nước ta có 3 đại học công lập: Saigon, Huế và Cần Thơ. Các đại học được bảo trợ của các giáo hội là Đà Lạt, Vạn Hạnh, An Giang và gần nhất là Minh Đức. Riêng ĐH Minh Đức đã làm số nội dung luận về vụ ĐH Y khoa, hiện nay đang có dự án thành lập Đại Học Tiền Giang ở Mỹ Tho, ĐH Bà Rịa và Nha Trang.

Vậy trong tương lai chúng ta sẽ có cùng một lúc 10 trường ĐH.

Đối với dân số 17 triệu dân thì số ĐH mở ra 10 viện chưa phải là nhiều. Nhưng nhiều người đã than lịnh trạng hiện nay là lạm phát ĐH. Tuy gọi là có tình trạng lạm phát, nhưng trong thực tế vẫn có những trường ĐH không đủ chỗ chứa Sinh Viên, đồng thời người ta vẫn lo Đại Học không cung cấp đủ số cán bộ cho nhu cầu phát triển xứ sở. Cho nên tình trạng hiện nay của nền giáo dục đại học là thừa mà vẫn chưa đủ.

Khi phái viên Đời đặt vấn đề này với GS Nguyễn Văn Trường, đại học sư phạm Saigon, đã 2 lần làm Tổng trưởng giáo dục, ông Trường cho rằng dù hiện nay nước ta vẫn còn thiếu trường đại học, nhưng không thể mở bừa bãi được, việc mở thêm các trường ĐH một cách bừa bãi sẽ làm phi phạm tài nguyên quốc gia và khi bị nguyên nhân lực bị phân tán thì năng suất làm việc cũng giảm.

Hiện nay có tình trạng một giáo sư nhận giảng dạy một lúc ở 31 viện đại học khác nhau: lúc thi ở Cần Thơ, An Giang, khi thi lên Đà Lạt, đi Huế.

Theo GS Ng. cao Hách, ĐH Luật khoa SG và Chánh trị kinh doanh Đà Lạt, thì nền Giáo dục quốc gia phải có một mục tiêu chung. Nếu mỗi phe phái tổ chức một nền giáo dục riêng, 1 đại học riêng thì đâu còn một nước VN đoàn kết? GS Hách cũng nhận thấy sự mở thêm các Đại học bừa bãi làm phi phạm sức lực và khả năng nhân sự.

Vì vậy, theo GS. Hách khi mở nhiều Đại học thì quốc gia phải có một đường lối thống nhất, định rõ mục tiêu phục vụ dân tộc. Thị dụ như mở 1 đại học ở vùng sông Cửu Long thì ĐH đó phải hướng vào phát triển nông nghiệp

BÀI THÂU LƯỢM Ý KIẾN CỦA NHÌN GS ĐẠI HỌC



KHỦNG HOẢNG ĐẠI HỌC

Cũng một ý kiến đó GS Nguyễn Văn Trường cho rằng mỗi Đại học mở ra phải đáp ứng với một nhu cầu ở địa phương, về kinh tế và về văn hóa, ông Trường lấy thí dụ như một đại học mở ra ở Nha Trang, Đà Nẵng các địa phương xa Saigon, với những nhu cầu riêng của địa phương, là điều rất hợp lý,

Mục tiêu

Trong tình trạng Đại Học đua nhau mọc lên như nấm, người ta càng băn khoăn về mục tiêu của việc giáo dục ở Đại Học.

Viện ĐH Saigon có châm ngôn là «Lương Sư Hưng Quốc». Đà Lạt câu «Bách Niên Chi Kế Mạc Như

Thụ Nhãm», Vạn Hạnh dùng câu «Duy Tuệ Thị Nghiệp».

Những châm ngôn đó đã diễn tả phần nào mục tiêu của các viện Đại Học. Nhưng một thành ngữ rất phổ thông trong giới giáo sư và sinh viên hiện nay là «Đại Học là Học Đại» cũng diễn tả tình trạng hoang mang không phương hướng của quần chúng ĐH.

GS Kim Định, Đại học Văn khoa Saigon và Vạn Hạnh, đã trả về nguồn để xác định mục phiêu của đại học là «đào luyện nên những kẻ sĩ nghĩa là những người ý thức được sâu xa cái trách nhiệm nặng trên con đường Đạo thám viễn, sứ mạng kẻ sĩ về mặt hành động là tinh thần an bang, về mặt trí thức là triệt thượng thi tối tri tri tâm linh và triệt hạ thi tối bậc cách vật, tối chổ nhất nghệ tinh» (Triết lý Giáo dục trang 17) Do đó GS Kim Định đề nghị một công thức «nẹp tròn con vuông» lấy đạo lý làm người chỉ vòng tròn ở ngoài, và chuyên môn chuyên biệt làm hình vuông ở trong ai cũng phải học làm người, trước khi học một nghề GS Kim Định nhắc đến khuyến cáo của UNESCO năm 1951 là «các phân khoa, nhất là khoa học, nên học thêm các giờ triết lý» (SĐD trang 35). Phần triết lý đó, theo GS Kim Định, trong truyền thống Việt Nam ta, chính là đạo làm người. «Ngành nào không qui chiếu vào con người thì không thể gọi là Đại Học Tự Thân, người nào không sống cái đạo làm người thì không thể gọi là đại nhân,大夫 là một thiên tài chẳng nưa nhưng họ chỉ là một chuyên viên với môt tri thức về sự vật. Biết vật bé hơu biết người» (SĐD 39).

Tổng một diễn văn về sự cải tổ đại học, triết gia Karl Jaspers (1883-1969) đã nhận xét rằng chữ ĐH ở Tây phương, theo nghĩa chữ Université, có ý nghĩa «Cái nhất quán bất khả phân» (un tout indissociable). Lúc đầu người ta lập 3 phân khoa đại học: Thần Học, để sẵn sàng linh hồn, Luật học để lo trật tự xã hội và y khoa để săn sóc thể xác. Nói kết 3 phan đó là phân khoa triết học, bao gồm tất cả các khoa học. Quan niệm nhất quán đó đã bị mất từ hậu bán thế kỷ 19 trước hết là trong ý niệm về văn học, rồi

đến đến văn nghệ tiêu hành đại học. Các khoa học không còn tương quan ràng buộc với nhau, và khoa nào cũng cho mình là tuyệt đối, hầu quá là các giá trị mới, nhất là kỹ thuật, không được nhập vào toàn bộ văn hóa Karl Jaspers đi tới kết luận phải tái lập phân khoa Triết học để duy trì truyền thống nhất quán của đại học. Các chuyên viên, khoa học gia phải ý thức tính cách đoàn thể của thế giới này (Essais philosophiques, payot 1970).

Quan điểm của Kim Định và Jaspers có thể làm chỉ nam cho những suy tư về mục phiêu của ĐH sau này.

Bản chất

Nền đại học Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của giáo dục đại học Pháp, và nay đang tiếp nhận ảnh hưởng Mỹ. Dù sao, ảnh hưởng Pháp vẫn còn mạnh, nhất là trong qui chế tổ chức và lề lối giảng dạy.

Theo giáo sư Nguyễn Văn Trung nguyên khoa trưởng ĐH Văn khoa Sài Gòn, «Đại học Pháp đã không thích nghi với hoàn cảnh xã hội Pháp ngày nay, thi ĐH Nam Việt Nam, con đẻ của ĐH Pháp, còn thua kém tình trạng lỗi thời của ĐH Pháp, càng không thích nghi với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay (Góp phần phê phán Giáo dục và Đại học 77).

Sinh viên mới lên Đại học việc đầu tiên là ghi tên thi vào các trường chuyên nghiệp. Bị các trường này gạt ra, mới ghi tên các trường tự do như Luật, Văn khoa, Khoa học, Khoa xã hội vv. Các trường chuyên nghiệp gạt bỏ các sinh viên kém ra ngoài, và họ bắt đặc dĩ chọn các môn không hợp với sở nguyện của họ.

Trong đại học thì thiểu phòng học, thiểu giảng đường, thiểu phòng thí nghiệm, thiểu thư viện. Vì vậy tỷ lệ sinh viên đậu rất thấp, từ 20 đến 30% và trình độ sinh viên đậu cũng còn thấp, ông Nguyễn Văn Trung, trong sách trên, đã trích

dẫn các lời nhận xét của giáo sư Kapstein người Mỹ, từng dạy ở ĐH Văn Khoa Sài Gòn.

Khi trở về Mỹ, ông Kapstein viết một bài nhận xét rằng:

«Về tổ chức, đứng đầu VDH là ông Viện trưởng nắm trọn quyền hành. Đứng đầu mỗi khoa cũng vậy. Các phân khoa thi hoàn toàn độc lập, không liên hệ đến nhau. Mỗi phân khoa lại ở khu riêng.

Giai đoạn khoa trưởng, giáo sư và SV, thiếu hẳn sự tiếp xúc. Các giáo sư dạy cùng ban cùng môn không mấy khi tham khảo ý kiến nhau, không bàn luận để cải tiến chương trình và phương pháp giảng dạy.

Giáo sư và SV ngoài giờ học ra là không gặp gỡ nhau nữa, và cũng không có nơi để gặp gỡ. Người ta không hiểu rằng việc gặp gỡ đó cũng là cơ hội giáo huấn.

«Về phía sinh viên thi họ quen thói ghi chép một cách máy móc không thắc mắc, không đặt câu hỏi và khi đi thi sẽ trả lời đúng nguyên văn bài dạy của giáo sư».

Chắc GS Kapstein cũng biết rằng tại đại học VN, nhiều giáo sư còn muốn SV ghi chép đúng, theo dạng «đọc qua» buồn nản của ông thầy, và cuối năm cũng làm bài đúng theo «qua» từng câu, từng chữ. Đó là do sự lười biếng của giáo sư. Một số SV Luật khoa chẳng hạn, đã nhận xét rằng có nhiều vị Giáo sư không thay đổi một câu trong giảng khóa suốt mười năm trời. Khi giáo sư không tự cải tiến công trình khảo cứu của mình, thì ông ta cũng khó chấp nhận các khám phá mới mẻ của Sinh viên, và khó lòng chấp nhận sự đổi mới tự do của sinh viên, là tinh thần của Đại học Mỹ.

Hiện nay ở Việt Nam, một vài phân khoa của ĐH Saigon, Đà Lạt và Vạn Hạnh đã thay đổi lề lối theo kiểu Pháp. Trường ĐH Đà Lạt là nơi đầu tiên đã áp dụng phương pháp «diễn cửu» và học tập, ganh đua theo «nhóm», những phương pháp của ĐH Mỹ. Nhưng, sự thay

đổi này đòi hỏi giáo sư phải mệt công và thi giờ nhiều hơn.

Vì vậy mà hiện nay, đại học VDH vẫn bị phê phán chỉ là chương trình «Trung Học nội địa» trong đó SV đóng vai trò thụ nhận, và giáo sư đóng vai trò chuyên giao kiến thức. Không có khám phá, sáng tạo và cũng không khuyến khích sáng tạo và khám phá.

GS Nguyễn Văn Trung khi tiếp xúc với các sinh viên báo Đời cũng than phiền lề lối giảng dạy cũ rích tại ĐH hiện nay. Theo ông thì các đề tài giảng huấn nên trao cho SV nghiên cứu, thuyết trình và trao đổi ý kiến. Các sinh viên cần chia thành nhóm hội thảo với nhau. Còn giáo sư chỉ nên đóng vai trò hướng dẫn.

GS. Ng. Văn Trung cũng trích dẫn báo Esprit Mai-Juin 1964 nhận xét về nền đại học Pháp là ngay chặn đối thoại, tạo cho sinh viên tinh thần ỷ lại, trôi suy tưởng (SDD, 69). Tài liệu trên đã ngụ ý giáo dục Pháp phải nhẫn nại vào :

1 — Chỉ dẫn cho sinh viên đọc sách, báo và tài liệu, giáo sư hướng dẫn giải thích, kiểm soát về đọc sách, suy nghĩ và trình bày của sinh viên.

2 — Lãm luận với một người hay từng nhóm. Lập nhóm thảo luận và hội học (seminaire) của sinh viên.

3 — Lập hệ thống bao trợ (tutors) như của Anh, Mỹ, trong đó một giáo sư là bao trợ của một nhóm sinh viên, phải tiếp xúc, hướng dẫn sinh viên bằng các liên hệ mật thiết cá nhân.

Kế Hoạch

Một đặc điểm nữa của nền Đại Học Việt Nam là lô lửng giữa trời, tách khỏi mảnh đất dung sông.

Khi người Pháp lập các trường Cao đẳng và Đại học, họ chỉ nhằm đào tạo một số thư吏, tay sai cao cấp.

Ngày nay đại học cũng chỉ nhằm sửa soạn địa vị cá nhân cho một thiểu số (Nguyễn Văn Trung, SBD, 91).

Nhưng điều tai hại là những người được đại học đào tạo ra đó, lại không đáp ứng được nhu cầu phát triển của quốc gia.

(Xem tiếp trang 58)

DÒNG ĐỜI

ĐỜI 31

Cuộc chiến tranh hiện tại cũng như một bản đàn dài, trong cái âm điệu lê thê không cùng làm cảm xúc lòng người. Hành âm cuối của bản đàn đó sẽ là một anh hùng ca hay một bi ca, hay đợi thời gian trả lời. Nhưng những nốt nhạc đầu của hành âm đó thì đã mở ra ở mặt trận Hạ Lào.

Những nốt nhạc này còn là những bước chập chững ngắt ngưởng, tuy đài thực mà còn như hư nguy. Những bước thực của cuộc hành quân là chiến công của những đơn vị «viễn chinh» cắt ngang đường mòn Hồ Chí Minh. Từ nay đoạn cuối đường mòn không còn nằm heo hút trong các mảnh khu ở miền Nam nữa mà ngay lưng chừng cao nguyên Boloven. Những chuyến vào Nam của bộ đội BV sẽ chỉ là những chuyến đi nữa với vào miền sương mù giá lạnh của cao nguyên biên ải, nói đúng ra là một cuộc hành trình đi vào hư nguy, ào tàng như ngày xưa Lưu, Nguyễn lạc lối vào Thiên Thai. Khi cuộc chiến tranh đi vào cõi mộng là hơn một trời hòa bình rạng rỡ lên cao.

Mặt trận Hạ Lào không những là môi hư nguy do chính cuộc chiến tranh mà còn do những già trưởng của những người không chân thật. Những người không chân thật này là những phóng viên mặt trận ngoại quốc, phần đông là người Mỹ, ngồi yên từ những hậu cứ an toàn chờ những người từ mặt trận trở về để nghe ngóng. Công việc của những phóng viên này bị thảm họa những nghe ngóng này thành những tin lớn của thời sự thế giới... Ông I. Nước Tàu chỉ có một Kim Dung ngồi viết kiêm hiệp. Con nước Mỹ thì có những Kim Dung ngồi tường tượng ra tin chiến trường!

Tạp chí Economist đã đăng một bài phân tích khách quan có giá trị về chiến trường Hạ Lào, trong đó đã tỏ ý chê bai các phóng viên ngoại quốc đã xuyên tạc sự thực về mặt trận Lào : «Tin tức chiến trường do các phóng viên (ngoại quốc) ghi được và loan đi đã mô tả một cách không đúng dân rằng quân đội VNCH hành quân ở Lào đang bị đánh bại». Hãy lấy trường hợp đời 31. Theo tin tức hàng thông tấn Mỹ AP thì đại tá Nguyễn Văn Tho và các sĩ quan tham mưu Lữ đoàn 3 dù đã bị tử trận khi cố thủ ngọn đồi 31. Hàng AP

còn tưởng tượng những lời cuối cùng của đại tá Tho và lệnh các binh sĩ của ông chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Nhưng qua ngày hôm sau, đại tá Tho và một số sĩ quan đã từ cõi chết trở về trình diện Bộ Chỉ huy hành quân ở Khe Sanh. Không những tưởng tượng ra nhiều tin bị thảm như tin đại tá Tho, các phóng viên Mỹ còn tạo ra nhiều huyền thoại ly kỳ khác như huyền thoại một trung sĩ Mỹ gốc Hawi là Fuji đã «anh dũng» chỉ huy những tàn quân của tiểu đoàn 36 BĐQ mở đường mòn thoát nguy trong khi anh trung sĩ này chỉ chạy theo dưới các binh sĩ ta.

Những sự thật về ngọn đồi 31 đã được thiêu tượng Đồng, tư lệnh nhảy dù giải thích : quân BV với chiến xa tiền phong đã tiến chiếm đồi 31 trong 1 ngày 1 đêm với giá máu là khoảng 1 trung đoàn BV bị tiêu diệt trong khi về phía đơn vị dù có 41 sinh sĩ hy sinh. 200 thiêu thân mủ đỏ khác đã phải bỏ đồi 31 rút lui về phía tây. Nhưng một ngày sau lực lượng xung kích của ta đã tái chiếm đồi 31.

Cuộc «Tây tiến» càng ngày càng mở rộng, chiến trận, càng lúc càng thêm đậm máu. Hàng chục ngàn viên binh ta đã tiến vào Nam Lào trong số đó có 3 lữ đoàn Thủy quân Lục chiến. Một trong các mục tiêu chính của cuộc hành quân sẽ là đồi 31, ngọn đồi từ nay sẽ đi vào lịch sử cuộc chiến tranh này. Trung HKT Weyand đã nhận định rằng : «Đây là trận đánh rất gay go, trận đánh lớn nhất trong toàn chiến tranh Đông Dương».

Một trong những trận đánh lớn của toàn diện cuộc chiến tranh có tính cách quyết định đang diễn ra ở Hạ Lào chính là ngọn đồi 31. Qua trận đánh lớn này chứng tỏ một sự chuyển hướng quan trọng trong chiến thuật của BV. Bộ đội BV đã mặc nhiên chấp nhận giao tranh theo hình thức trận địa chiến với chiến thuật biến người và có chiến xa yểm trợ. Về phía VNCH cũng chỉ chờ có thể. Miền thung lũng Hạ Lào sẽ là nơi đồ binh, vũ khí đạn dược dễ mau thanh toán chiến trường.

Báo Economist đã có lý cho rằng trận Điện Biên Phủ thứ hai đã bùng nổ tại Hạ Lào, nhưng là một thứ Điện Biên Phủ đảo ngược. Lần này Cộng sản là kẻ bại trận. Huyền thoại Võ Nguyên Giáp và quân đội nhân dân BV sẽ bị sụp đổ thảm hại tại chiến trường Hạ Lào.

Điều đối với tổng thống Thiệu và tổng thống Nixon, chiến cuộc Hạ Lào còn là một thử thách : trường hợp bị sa lầy ở Hạ Lào, hai vị tổng thống cũng sẽ lâm vào tình trạng sa lầy trong các bầu cử sắp tới.

Đó chính là các tương quan quân sự và chính trị quan trọng nhất của chiến trường Hạ Lào...

ĐỘC THỦ

CHỦ ĐỀ SỐ 74

TIỀN ƠI! CHÀO MÌ...

Các viện ĐẠI HỌC tại VIỆT NAM

NHÓM PHÒNG VIÊN
BÁO ĐỜI



LTS.— Nếu giáo dục là một trong những vấn đề quyết định sự trường thành của một quốc gia thì đại học là ngành sinh hoạt giáo dục có thể kể như quan trọng nhất. Quan trọng không phải vì đây là cấp bậc giáo dục cao nhất nhưng là cấp bậc duy nhất có tác dụng chuyển biến con người thành những chuyên viên xây dựng xã hội. Do đó lưu ý đến ngành đại học là một việc phải làm vì cần thiết. Trong khuôn khổ chủ đề số này, với ý thức trên, chúng tôi nhầm đáp ứng một số thắc mắc liên hệ đến chính ngành đại học tại Việt Nam. Đại học Việt Nam đang tiến triển như thế nào? Đại học VN hiện được tổ chức ra sao? Một phần những thắc mắc đó đã được trả lời trong bài Tiến trình Đại học VN và bài này sẽ giới thiệu cùng bạn đọc những Viện Đại Học đã, đang và sắp hoạt động.

VIỆN ĐẠI HỌC HUẾ:

Bắt đầu khởi sắc

Cuối năm 1969, trong một loạt bài phỏng sự đang trên nhật báo Chính Luận tác giả Cao Thế Dung có đề cập tới sinh hoạt của năm viện đại học Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Vạn Hạnh, Saigon. Riêng với Huế Ông Dung đã chưa chia nhận xét: „.. Tuy chỉ có 3005 sinh viên với 5 phân khoa đại học song người sinh viên Huế đang trải qua những cơn thăng trầm chưa từng thấy. Đầu mấy năm nay, đại học Huế chìm đắm trong bầu không khí lạnh lẽo tiêu sợi của lảng tẩm, cõi mộng. Đầu vậy đại học lại còn bị khuynh đảo, khuấy động trước bao nhiêu mưu toán phe phái...»

Đó là những nhận xét đã có về bộ mặt của Viện Đại học Huế cách đây hơn một năm. Viện Đại học Huế ngày nay đã thay đổi nhiều lắm rồi. Những cơ sở bị hư hại một phần hay hoàn toàn hồi biến cố Mậu Thân đã được trùng tu. Tình trạng thiếu hụt

giáo sư, đã được cải thiện phần nào. Rì ng về các sinh viên Huế, họ cũng bắt đầu nhìn tương lai bằng cặp mắt lạc quan hơn. Điểm nổi bật hơn là các khoa trưởng và viên trưởng Huế thay vì đứng những vị trí xa cách, mảnh mai này làm như hồi xưa, đã bắt đầu ngồi lại với nhau, để dì vào chiều hướng chung.

Trong niên khóa 70-71, Viện Đại Học Huế đã thực hiện được vài cải tiến đáng kể trong ngành giáo dục đại học. Đầu tiên là việc thiết lập một chương trình Sinh Ngữ Thực Hành chung cho các sinh viên nam phân khoa. Đây là một môn học giúp các sinh viên Huế có cơ hội xích lại gần nhau, để làm nồng nàn tình thân sinh hoạt cộng đồng, và cũng giúp cho Viện đỡ mất thời giờ trong việc giảng dạy sinh ngữ cho các sinh viên thuộc năm phân khoa khác nhau.

Một chương trình khác sẽ được thực hiện trong niên khóa này là môn học Con Người và Môi

Trường Sông. Theo sự trình bày của ông Viện trưởng VDH Huế với phái viên bồn báo thì môn này đặt chung cho cả sinh viên thuộc 5 phân khoa tài học, với mục đích làm cho các sinh viên nhận thức rằng các kiến thức chuyên môn lĩnh hội ở lĩnh vực này cần phải được kết hợp với kiến thức chuyên môn lĩnh hội ở lĩnh vực khác. Sự kết hợp này cần thiết, vì nó giúp các sinh viên hội nhập toàn diện với xã hội khi ra trường.

Ngoài những môn học chung có tính cách bắt buộc cho toàn thể sinh viên viện đại học Huế, từ niên khóa 1969-1970 cũng đã bắt đầu sửa đổi lại thể thức ghi danh. Một thông cáo được phổ biến rộng rãi trong giới sinh viên cho biết việc ghi danh từ nay sẽ được tập trung tại tòa viện trưởng thay vì giao cho văn phòng mỗi phân khoa đảm nhiệm như những niên khóa trước. Sự tập trung này nhằm giúp cho Viện trưởng tiện theo dõi sinh hoạt của viện sinh và nắm vững được con số các sinh viên đang học. Song song với những cải tổ có tính cách lỏng lẻo, các phân khoa của VDH Huế cũng mang những sắc thái riêng, khác với phân khoa ở Saigon. Tại Luật khoa, ngoài các môn lý thuyết, người ta còn nhận thấy có những môn học ứng dụng mà phân khoa luật ở Saigon không có, như Báo chí Học, Kỹ thuật nghị trường, Giao tế nhân sự. Tại trường Đại Học Khoa Học, sự xuất hiện của ba cử nhân Khoa Học Ứng Dụng được coi như một cách quan trọng của trường, sao cho chương trình học sát với hoàn cảnh chậm tiến của đất nước. Nhìn sang Y Khoa Huế, người ta cũng thấy những người điều khiển phân khoa này cũng cố gắng tìm cách đưa nghề thầy thuốc « trở về nguồn » qua việc đem thêm môn đồng y vào chương trình học và tổ chức lễ ra trường với một sắc thái mới. Á Đông: Áo dài khăn đóng và ghi thêm tên của vị tổ đồng y Việt Nam là cụ Lãnh Ông bên cạnh tên ông là y khoa Tây phương là Hippocrate, vào lời thề của người y sĩ.

Nhưng VDH Huế hình như chưa hội đủ điều kiện này. Tình trạng thiếu giáo sư đại học hiện đang là một nỗi lo áu lớn cho những người lãnh đạo viện.

Theo thống kê mới nhất thì VDH Huế hiện nay còn có 90 nhân viên giảng huấn chính thức. Nhưng ba phần tư số này lại cũng là các giáo sư đại học ở Saigon, Đà Lạt và Cần Thơ. Để giải quyết tình trạng khẩn cấp, viện đã kêu gọi các sinh viên du học toàn quốc đã thành tài khi về nước hãy tới cộng tác với viện. Lời kêu gọi này hình như chưa được đáp ứng nồng nhiệt cho lắm mặc dù đã có rất nhiều là huynh đệ ngoài quê hương gửi về hỏi thăm điều kiện tuyển dụng và quyền lợi giáo sư sẽ được hưởng nếu thi tuyển công tác. Được biết lương một giáo sư có thể ở Huế có thể lên trên 50.000đ nếu dạy 20 giờ một tuần. Ngoài ra giáo sư còn được cấp nhà riêng ở Huế.

Một trắc nghiệm khác về việc thực hiện những cuộc cải cách trong chương trình học đang được nhắc lại là tình thân bảo thủ của sinh viên Huế. Đã từ lâu những thành phần ưu tú ở đây vẫn được dư

luận toàn quốc biết đến như một tập thể phực tạp đưọm nhiều màu sắc chính trị và tôn giáo. Chưa ai quên những thời kỳ tranh đấu đầy máu và nước mắt đã xảy ra ở Huế. Cái tình thần hăng say tranh đấu này hình như vẫn còn âm ỉ trong huyết quản người sinh viên mặc dù một giáo sư VDH Huế vào Saigon dạy học đã nhận xét rằng SV Huế bây giờ đã đầm lâm rồi. Họ chỉ thích tham gia vào những hoạt động có tính cách xã hội hơn là chính trị.

Khánh thành từ 12-11-1957 VDH Huế tới nay đã được 14 tuổi. Số SV hiện đang ghi danh theo học khoảng trên 4 ngàn nhưng con số SV thường xuyên hiện diện chỉ vào khoảng 3 ngàn thôi. VDH Huế có cả thảy 5 phân khoa trong đó khoa học hiện là phân khoa đông SV nhất, sau đó là luật khoa, văn khoa, sĩ phạm và y khoa. 90 phần 100 sinh viên Huế đều sống tại ba tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Ngãi. VDH có một cư xá dành cho các sinh viên ở xa là học xá Nam Giao và ba cư xá dành cho các giáo sư. Hiện nay các trường đại học thuộc viện đều mở bao Cao Học. Riêng hai trường Luật Khoa và Y Khoa còn có văn bằng Tiến Sĩ. Cũng như các sinh viên những nơi khác, đa số sinh viên của ba trường Văn Khoa, Luật và Khoa Học, khi ra trường vẫn còn ở trong hoàn cảnh bế tắc, với một tương lai không chút bão táp. Trước đây còn có một dư luận từ giới y sĩ và bộ Y Tế đe dọa rằng sinh viên Y Khoa Huế tốt nghiệp sẽ chỉ cho tương đương với y sĩ Đông Dương thời Pháp. Dĩ nhiên dư luận này chỉ là tin đồn mặc dù nó cũng từng làm nhiều sinh viên dang theo học y khoa ở đây diesting hồn.

Là một Viện Đại học công lập lâu đời thứ hai ở VN, VDH Huế hiện đặt dưới quyền điều khiển của một viện trưởng do sắc lệnh của Thủ tướng bổ nhiệm. Hiện nay quyền viện trưởng là giáo sư Lê Thành Minh Châu, Tiến Sĩ Văn Chương Mỹ mới 43. Ông là một người gốc Huế chính cống và trong thời kỳ du học ở ngoại quốc ông đã từng phải rủi ro chén bát và quét nhà để mưu sinh.

VIỆN ĐẠI HỌC DALAT:

Đẹp nhất Đông Nam Á

Đã khôi phục hoàn cảnh chi phí, chúng tôi luôn luôn tâm niệm lời giáo huấn của cố nhân: kế một năm không gi bằng trồng lúa, kế 10 năm không gi bằng trồng cây, và kế trăm năm không có gì bằng trồng người. (Bách niên chí kế mạc ư thư nhân).

Cái ý hướng « trồng người » tốt đẹp mà linh mục Nguyễn Văn Lập cựu viện trưởng VDH Dalat đã hứa hoan trinh bày với các sinh viên và quan khách trong bài diễn văn đọc năm 1965, có vẻ đã thành tựu khả quan. So với 49 sinh viên ghi danh năm đầu, con số hơn 3000 sinh viên ghi danh trong niên khóa 70-71 đã làm VDH Dalat ngày nay đang trở thành một trong những trung tâm văn hóa nổi tiếng của đất nước. Sau 12 năm thành lập, viện đại

học lâu đời hàng thứ ba ở VN sau Saigon và Huế, đã cung cấp cho xã hội khoảng 500 ông bà cử nhân (tính tới niên khóa 1969-1970). Ngoài con số vừa kể, rất nhiều người khác, dù chưa chính thức tốt nghiệp, nhưng hiện cũng đang nắm giữ khá nhiều chức vụ then chốt trong hàng ngũ quân đội hoặc các công sở và tư sở.

Là một tổ chức tư nhân, VDH Đà Lạt hiện đang thuộc quyền sở hữu của các Giám Mục Việt Nam. Cơ sở của Viện là một khu đất rộng 33 mẫu tây ở phía Bắc Hồ Xuân Hương, nằm giáp trường Võ Bị Quốc Gia, trường ĐH Quân sự, Giáo Hoàng Học viện và trường Chiến tranh chính trị. Gữa cảnh thiên nhiên rực rỡ, với những thảm cỏ xanh, những vườn hoa khoe sắc thắm, những con đường nhựa nhô nhô quanh co uốn khúc, khoảng 40 ngôi nhà lớn nhỏ đã được xây cất để làm văn phòng, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, cư xá giáo sư, cư xá sinh viên, câu lạc bộ... Riêng về các cư xá dành cho sinh viên, ngoài hai cư xá ngay trong Viện, một của nam sinh viên có khoảng 150 người, một của nữ sinh viên khoảng 75 còn có một cư xá nữ sinh viên khác nằm ngay ngoài phố, chứa độ 90 người. Tất cả các sinh viên sống trong cư xá chỉ phải trả một khoảng tiền ăn ở rất nhẹ: 500 đ tiền nhà, điện nước, vệ sinh và 3500 đ tiền ăn hàng tháng.

Cái định nghĩa nổi bật nhất của viện đại học Đà Lạt là ngoài trường Chính Trị Kinh Doanh. Đây là một phần khoa đã thu hút cho viện nhiều sinh viên ghi tên theo học nhất trong 6 năm gần đây. Cũng nhờ phần khoa này, sự học tập trong Viện đã bắt phần nào tinh thần vì khảng khái vang lồng bao trùm suốt niên khóa. Cho tới 1970-1971, Trường CTKD đã đào tạo được cả thầy ba khóa cử nhân, với gần 400 sinh viên tốt nghiệp.

Trường Chính Trị Kinh Doanh hiện có bốn ban: Chính Trị Học, Báo Chí Học, Kinh Tế Học và Quản Trị Học. Từ niên khóa 1968-1969, trường đã mở thêm ban Cao Học. Phần lớn các giáo sư đảm nhiệm công tác giảng huấn hiện nay đều xuất thân từ các đại học Mỹ. Cũng vì thế nhiều người đã phê bình những môn học được giảng dạy trong trường nhất là ở Cao học có vẻ "Mỹ hóa" nhiều quá không thích hợp với một xứ chật chội như VN, và xa thực tế với voi.

Từ ngay thành lập tới nay, đã có khá nhiều dư luận công kích VDH Đà Lạt. Một số các SV tranh đấu ở Huế và Saigon đã cho rằng đây là một viện đại học... thích ngủ, trước những biến cố chính trị tối đèn của đất nước. Một dư luận khác, cũng hay phát xuất từ hàng ngũ SV Saigon, cho rằng đây là 1 VDH qui tụ phần lớn những thành phần COCC ghi tên học để trốn lính (vì chắc chắn thi đậu) và tha hồ ăn chơi. Ngoài ra, cách đây 1 tháng, người ta cũng được đọc vài bài báo của SV Đà Lạt nói về tinh thần bê bối trong giáo giới sư, cũng như gay gắt lên án lỗi lầm việc độc đoán của linh mục Tân viện trưởng Nguyễn Văn Lý...

Rất nhiều người khác, từng xuất thân từ Viện

đại học này, đã nhận xét rằng VDH Đà Lạt rất xứng đáng là một trung tâm phát huy văn hóa của đất nước.

Xứng đáng vì hai lý do. Về địa lợi, đây là một nơi duy nhất ở Việt Nam mà các sinh viên được hưởng một khí hậu mát mẻ quanh năm, giữa một thành phố thanh bình và lịch sự. Báo chí ngoại quốc đã nhận xét VDH Đà Lạt là 1 Viện đẹp nhất Đông Nam Á.

Theo lời tiết lộ của những người đang điều khiển Viện, mấy năm gần đây tinh thần học tập của các sinh viên Đà Lạt đã lên rất cao. «Có lẽ vì các nam sinh viên sợ thi rớt sẽ phải đi lính chặng s một giáo sư kinh tế của trường CTKD đã mỉa mai nói với phái viên báo Đời thế.

Biếm cuối cùng cần phải nhấn mạnh ở đây, là mọi bằng cấp do VDH cấp đều có giá trị như các văn bằng do các viện đại học quốc gia cấp. Như thế một sinh viên đã trúng tuyển một số chứng chỉ tại một phản khoa Đà Lạt, có thể tiếp tục học và thi tại các VDH Quốc Gia như Saigon, Huế, Cần Thơ.

Cho tới niên khóa 1970-71, VDH Đà Lạt có tất cả 4 phản khoa. Đó là các trường Chính Trị Kinh Doanh, Đại Học Sư Phạm, Đại Học Vật Khoa và Đại Học Khoa Học. Số các giáo sư cho 4 phản khoa này khoảng 200 vị. Con số các sinh viên đã ghi tên theo học niên khóa 69-70 là 3207 người. Trong số này, có sinh chiếm 20 phần 100. Số sinh viên từ các tỉnh chiếm 10 phần 100. Bàn thống kê của viện cho biết: Chỉ có 15 phần 100 các sinh viên là người Công giáo mặc dù đây là một viện đại học do giáo hội Công giáo ở Việt Nam bảo trợ.

VIỆN ĐẠI HỌC SAIGON

Với 57 giáo sư thực thụ, 30 giáo sư diễn giảng, 30 giáo sư ủy nhiệm, 80 giảng sư và tối 300 giảng nghiêm trường — giảng nghiêm viên săn sóc việc giảng dạy thực tập cho 40.000 SV, VDH Saigon được coi là một trong các VDH đứng đầu sinh viên nhất thế giới đồng thời có tỷ lệ nhân viên giảng huấn thấp kém nhất so với tổng số sinh viên.

Đó là hai nét chính yếu mô tả hiện trạng của Viện: Trong 15 năm qua càng ngày càng lớn rộng mà khả năng ngân sách, kỹ năng quản trị cũng với tiềm năng sinh động bị giảm bớt triệt trong cuộc khủng hoảng triền miên từ quy chế giáo dục, đến học trình sang đến việc lãnh đạo. Trước cáo trào bông bột dân thám và tranh đấu của SV hiện nay VDH Saigon đang bừa hẹn một cuộc cách mạng đại học trên đà hung nỗi.

Viện có tất cả 8 phản khoa. Đầu nhất là ba phản khoa tự do: Luật Khoa với 12.201 SV (1), Văn Khoa 11.069 và Khoa học 5.900. Hai phản khoa vung nhất là Nha khoa có 266 và Kiến Trúc 689 SV. Ba phản khoa đứng giữa là Dược 2112, Y 1404 và Sư phạm 939 SV.

Còn 10 trường cao đẳng khác tại Saigon thường được kết hợp chung trong khuôn khổ Tổng hội SV Saigon theo truyền thống từ 1963 thành 17 đơn vị đại học cao đẳng tại thủ đô. Số cao đẳng này tập trung trong 2 địa điểm: Trung Tâm Quốc Gia Kỹ thuật Phú Thọ với các trường Điện, Công Nghệ, Hóa học, Công Chánh, Hàng hải, Sư phạm Kỹ thuật và Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp đường Cường Đề với trường Canh Nông, Thủ Lâm, Súc Khoa do một trường Nông Lâm Súc chia ra.

Mỗi trường cao đẳng này thường vốn vẹn trên dưới năm trăm sinh viên trong đương 1 phần 8 toàn thể sinh viên thuộc cơ sở đại học quốc gia ở Saigon. Ở Cao đẳng phải thực tập nhiều, sinh viên có đời sống liên hệ mật thiết lẫn nhau và gần gũi giáo sư hơn nên nhìn chung nếp sống khuôn khổ và trật tự hơn ở các phản khoa tự do vốn là lanh vẹt của Viện Đại Học Saigon.

It có khung hoảng trong hai Trung Tâm Kỹ thuật và Nông nghiệp nhưng khung hoảng chính là truyền hàng ngày trong vòng rào các phản khoa của VDH Saigon. Vì nguyên nhân rắc rối ở đây thường bắt nguồn từ các vấn đề có tính cách cơ cấu khó chữa, các quan niệm nền tảng xung đột và chi phối một thành phần giảng huấn hàng ngàn trí thức già nên phức tạp, đối diện với hàng chục ngàn sinh viên lớn lên trong bom đạn và còn tiếp tục hướng về một tương lai vô định — quân trường hay chuyên viên nửa mùa thất nghiệp — VDH Saigon là một môi trường tri thức giao động thường trực và ngầm ngầm mà các tiếng rì rào đã vượt qua thường vách các đại giảng đường ngay nga đồ sộ hun nóng các mặt lộ đường phố thủ đô suốt năm 1970 vừa qua.

Dù niên khóa 70-71 Viện đã có một biện pháp cải cách ích lợi cho sinh viên bằng quyết định giao việc ghi danh và thu lệ phí lại cho các phản khoa. Biện pháp này chấm dứt cảnh sinh viên chầu chực chen lấn kinh khủng trước sân viện mỗi đầu niên khóa qua để nộp tiền ghi danh. Cảnh này hàng chục năm qua là bài cảnh cáo đầu tiên tàn bạo cho mỗi cô cậu Tú tài khoa đang ào tấp leo lên đại lão vui mừng và đã có thể từ từ được không còn bị môi trường chắt nạt như ở Trung học.

Nam nữ học sinh leo qua được 2 chặng tú tài cam go đến ngưỡng cửa đại học thi phải đứng sụng lại. Hơn 10 năm qua, tại thủ đô số tú tài đội giá tăng gấp 10 trong khi các phản khoa chuyên môn và cao đẳng chỉ đón nhận thêm gấp đôi. Các phản khoa tự do phải ngừa tay đón nhận hầu hết số gia tăng này trong khi các phương tiện gia tăng đã ít ỏi lại được phân chia đều đặn cho cả tám phản khoa.

Hậu quả của chính sách vô rừng liên tục này thể hiện ở 3 trường chính. Luật Khoa với cơ sở rộng hơn một nẫu không lâu dành cho 1010 sinh viên năm 1957 nay chứa đựng hơn 12 ngàn sinh viên. Văn khoa may mắn hơn sau 3 lần di cư với 838 SV năm 1957 nay có hơn 11 ngàn sinh viên sinh hoạt trong một khu đất tương đương với cơ sở của một

đại đội truyền tin: cả 2 chia làm 1 tòa nhà 3 tầng trong thành Cộng hòa cũ. Khoa học từ 1170 SV năm 57 đến 5900 SV năm nay chiếm hai toà nhà lầu 3 tầng mà 25 năm trước đây dùng làm nội trú cho cho học sinh trường trung học Pétrus Ký. Hồi đó, nội trú sinh dùng cả 4 tòa nhà, mà nay có 2 tòa được được chia cho phản khoa Sư phạm. Chính tại một trong 4 tòa nhà này, đã được quàng xác của học sinh Trần Văn Ông 19 tuổi bị biến chém chết trong khi biểu tình đòi thả SVHS bị giam cầm trước định thủ hiến Trần Văn Hữu năm 1951 cho các giới tham viếng trước ngày hàng trăm ngàn dân thủ đô đưa tiễn anh lần chót.

Trên đường cải cách

Đầu niên khóa này, Viện có thêm một Phó Viện trưởng là giáo sư Đỗ Bá Khê, tên tiến sĩ giáo dục ở Mỹ về. Hiện ông đang phân công với vị Phó viện trưởng thứ nhất là giáo sư Trần Văn Tân, Tiến sĩ Toán học kiêm Khoa trưởng Sư Phạm.

Tuy nhiên có thể tiên liệu giáo sư Khê sẽ là người trách nhiệm chính việc cập nhật hóa việc phát triển VDH Saigon trong khuôn khổ chương trình 10 năm cải tiến đại học VN. Ba phái đoàn cố vấn đại học Mỹ đã đưa ra chương trình này sau khi nghiên cứu từ 1966 đến nay mà trong đó có phái đoàn đã từ nạn gần hết trong khi đi thăm đại học Huế vì máy bay đâm vào đỉnh đèo Hải Vân.

Công việc cải cách VDH Saigon sẽ diễn ra song song với việc phân tán mỏng cơ cấu giáo dục đại học ở VN trong thập niên 70 nhằm g่าย dựng nhiều VDH mới trong nước đáp ứng cho nhu cầu mở mang sản xuất của từng vùng buộc phải hướng mạnh về giáo dục kỹ thuật.

Dự án canh tân sắp thực hiện sẽ là việc thiết lập một chương trình mới, theo đó thi hai năm đú của 6 phản khoa khác nhau sẽ cùng áp dụng một chương trình tạm gọi là «Phản Chung». Sau đó hai Viện Cần Thơ và Huế sẽ làm theo.

Chương trình phản chung này giúp cho sinh viên có thể chuyển đổi phản khoa hay viện đại học khác mà không bị thiệt thòi. Việc chuyển đổi ngành và trường là chuyện xảy ra luôn vì thời gian đại

Giới thiệu

Chúng tôi vừa nhận được cuốn:

Thuật trị nước tại Liên Sô

của Merle Fainsod

do Đặng Tâm dịch sang tiếng Việt

Xin các ơn dịch giả và trân trọng giới thiệu với bạn đọc 1 cuốn sách có giá trị cao về mặt tư tưởng cũng như về dịch thuật.

ĐỜI

học khá lâu dù khiến sinh viên phải chịu nhiều thay đổi về nơi sinh sống hay hướng nghiệp. Việc áp dụng chương trình này sẽ được khuyến cáo tại các đại học tư nhân hay cộng đồng.

Về lâu dài, VDH Saigon có cơ biến thành cơ sở nghiên cứu cao cấp về khoa học thuần túy và trung tâm phát huy của khoa học nhân văn cho cả nước. Vì với đà mở mang thêm các viện đại học địa phương dùng phương thức cộng đồng hay tư nhân quản trị dễ dàng ứng đáp mọi nhu cầu thiết thực và khả năng của sinh viên và của mọi ngành sinh hoạt kinh tế phát triển hậu chiến, VDH Saigon không có triết vọng gì thích ứng kịp và thu hút được sự đóng góp của các ngành. Viện sẽ còn đậm chất mãi trong vòng lúng túng của một cơ cấu hành chánh thư lại quốc gia. Một ví dụ: làm sao Viện có thể giàn tảng mao lè hợp lý số thù lao tiêu chuẩn 400đ mỗi giờ giảng dạy trong khi Viện Dalat nay đã trả tới 700đ, và còn tăng nữa. Còn chi phí và thủ tục để cải tiến phòng ốc, thư viện, phòng thí nghiệm... dù ngàn sách Viện đã leo thang mạnh từ mức quanh quẩn 250 triệu trước đây đến 799 triệu năm nay.

Này sinh viên ơi! đứng lên...

Viện có hai cơ sở tông cộng non 1000 chỗ cho sinh viên hai giới mà nam đại học xã Minh Mạng là 1 trung tâm biến cố suốt năm qua. Học xá này dù đang nói rộng vẫn chưa hơn 500 nội trú viên chính thức và một số lượng đương bát hợp lệ. Dù bị tịch thu giấy tờ tùy thân và nhiều khó khăn đại loại, những bộ trùm đầu này vẫn quay về tò ám cũ vì họ đào đầu ra chỗ ở khác giữa Saigon. Đó là một khía cạnh xã hội khác của sinh viên VDH Saigon và tình trạng mờ hổ kẹo dài trên là một trong các lý do không tên cho nhiều cuộc xung đột bạo động trong vùng Ngã Sáu.

Tổng hội Sinh viên Saigon đặt trụ sở tạm cách đó trăm thước là một trung tâm thời sự khác. Sau 1963, THSV Saigon vốn là nơi xúi tác và phát minh nhiều đợt tranh đấu kèm với sinh viên Huế. Nhưng đến năm vừa qua, thì sinh viên Saigon vùng dậy tới mức cao độ nhất. Một minh phật động rồi lãnh đạo cả phong trào lui lùi cuộn theo cả một loạt phong trào phụ thuộc của phái nữ, học sinh, thanh niên tự nhận, lao động, trí thức. Tình chất bạo động tiềm tàng trong VDH Saigon bị «động lật» vì biến cố Mậu Thân đã bùng nổ lên năm 70 và hứa hẹn di tiếp cái đã của nó.

Sẽ có một vụ «Balé tháng 5-68» ở Saigon trong tương lai gần đây chẳng? Ông доли cuốn được ủng hộ của tu sĩ thuyền, sinh viên Ba lè đều tranh cãi tố đại học đã ào xuống đường xuýt lật đổ TT De Gaulle. Bao giờ phong trào Sinh Viên tự trị đại học VN ở Saigon đạt tới mức tương tự? Khó lòng trước đoán điều đó, xét vì cơ cấu xã hội cũng vai trò giới trẻ hai nơi khác biệt lớn lao nhưng có thể tràn lụng chiều hướng dân thần tích cực của sinh viên VDH Saigon sẽ là cái trục xoay của đời sống chính trị thành phố trong năm nay và kế tiếp.

Thế giới ngay mai sẽ được nắn nắn do 3 lớp

người: trí thức, tu sĩ thuyền và sinh viên. Ở VN, hai giới trên ù lì hay bị tê liệt; những sinh viên tràn đầy phong độ và sinh lực. Trong giới đó thuộc gần 1/3 học viên đại học cũ mới, chỉ có số sinh viên của VDH Saigon là nằm ngay chính trung tâm điểm con lốc tròn. Điều gì xảy đến với họ sẽ là đậm trên bộ mặt xã hội VN những ngày tới.

Trong khi đó năm trãi dài uy nghi bên một công trường rộng rãi thoáng khí giữa thủ cung, Tòa Viện Trưởng VDH Saigon thanh thản triền miên chiếu nghiêm cái vẻ bất động cao nhã của ngọn tháp chiến sĩ vô danh cũ hay nét trầm hùng ý lị của ngôi tháp Quốc Tổ Viện Trị ngày nay.



VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH :

Một Viện Đại Học nhiều ngộ nhận

Viện đại học Vạn Hạnh, thối thân của Viện cao đẳng Phật học được thành lập sau cách mạng 1-11-63. Sau một thời gian giảng dạy bằng hai giảng đường của Chùa Pháp hội và Xá lợi, Viện đã hoàn thành được cơ sở riêng của mình, một cơ sở phụ đang được tiếp tục xây dựng.

Đối với dư luận trí thức và học giới trong nước và quốc tế, Viện đã chứng tỏ có được cung cách tự trị, và được coi như là một thành quả van hóa duy nhất của Phật giáo sau cách mạng. Sinh viên tốt nghiệp đang thử thách với thực học của họ và người ta chờ đợi giá trị thực sự của những lớp người đang được đào luyện ở Vạn Hạnh.

Một Trung Tâm Giáo Dục nặng 2 lý tưởng

Như một thách thức giữa lòng một xã hội bàng hoại xa đọa và chiến tranh cung khai, gai bỏ ra ngoài những tương tranh chính trị, Đại học Vạn Hạnh tự mang cho mình một lý tưởng khôi phục lại cho Việt Nam, «tự giác quốc học» truyền thống và một xã hội canh tân bằng một niềm tin vào giáo dục sẽ cuốn xô di những giung nhợt lạm bù với những lớp người mới can đảm, nhiệt thành dù khù nham và trách nhiệm.

Từ một đại học không trường sở trong những khó khăn đặc biệt nhất, hiện thời Viện Đại học Vạn Hạnh đã có một trường sở được coi là khung trang không kém bất cứ một trường đại học Việt Nam nào, số phân khoa cũng được mở thêm cộng với số sinh viên ngay một đồng. Hiện nay Đại học Vạn Hạnh gồm có hơn 3000 sinh viên với:

Phân khoa Phật học

Là một trung tâm cao đẳng duy nhất ở Việt Nam nghiên cứu giảng dạy cả hai hệ thống Phật

và Tiểu thừa với các học trình cùa nhau và song song với chương trình tỳ giáo. Tân giáo và Triết học cùng với các cổ ngữ Hán, Sanskrit, Pali.

Phân khoa văn học và khoa học nhân văn

Đương kim khoa trưởng là Đại Đức Nguyễn Tánh và Phạm Công Thiện, người nổi tiếng về các scandal văn nghệ trong những năm gần đây, hiện đang sống dài hạn ở ngoại quốc. Khoa trưởng danh dự là «Cha già văn học» Nguyễn Đăng Thực, một giáo sư một khoa trưởng kỳ cựu nhất Việt Nam.

Hiện nay phân khoa văn học và khoa học nhân văn giảng dạy 8 ngành cử nhân: Triết học, văn học Việt Nam, văn học Anh Mỹ, sử địa, tâm lý học thực nghiệm, Đông phương học và báo chí học và ban cao học Triết học và sử học.

Phân khoa học xã hội

Khoa trưởng là giáo sư Tôn thất Thiên, một nhân vật nổi tiếng trong làng báo là ông 7T, khi ông còn làm Tổng trưởng thông tin. Đây là một phản khoa được coi là mới nhất ở VN, nhưng sự thực quá cũ đối với đại học thế giới, phản khoa gồm có 5 ngành cử nhân là Xã hội học, Chính trị học, Nhân chủng, Tương mại học và Kinh tế học.

Là một phản khoa mới, nên số sinh viên ghi tên ký lục của viện là gần 2000 sinh viên.

Trung Tâm Ngôn Ngữ

Là một trung tâm phụ trách giảng dạy Anh Ngữ, Đức Ngữ, Pháp Ngữ và Nhật Ngữ cho sinh viên và cho riêng trung tam với học trình ba năm cho mỗi ngành.

Phân khoa Giáo Dục

Đây là phản khoa mới nhất của Viện, gồm các bao sú địa, văn học, triết học, Anh văn, toán, kiến thức xã hội và công dân. Phản khoa đã được phép của Bộ và năm tới phản khoa sẽ có chương trình bao cử nhân, dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân và các ngành đại học, học về các lý thuyết và phương pháp giáo dục.

Phản khoa giáo dục của viện đại học Vạn Hạnh ngoài phần trau dồi cho sinh viên các kiến thức như các trường đại học sư phạm, còn cố gắng truyền thụ cho sinh viên một tinh thần giáo dục thật sự theo những lý tưởng mà Viện đang theo đuổi.

Viện đại học Vạn Hạnh còn quá trẻ trung, nên chưa đủ kích thước là 1 đại học «lớn». Như trường hợp của các đại học khác tại VN cũng nằm chung trong một môi trường của những thiếu thốn lớn về thành phần giảng huấn, những nhà học giả chuyên sâu và phương tiện dụng cụ.

Bố thế, trên thực tế đại học Vạn Hạnh lại từng điều linh trong những lần Đại hội giáo tranh đấu, Giáo hội Phật giáo chia làm hai, một mặt trên giấy tờ Vạn Hạnh của một khối trên thực lại là của một khối.

Nhưng chính từ những áp lực từ các phía Án mạng, Quốc tự, Chính quyền... Thượng tọa viện

trưởng Minh Châu đã cố gắng giữ đúng chương vị thuận túy giáo dục và khôn ngoan dựa vào chính những xung đột đó để hóa giải và chuyển hướng theo lý tưởng của ông theo đuổi.

Những sinh viên ngoại quốc, những học giả ngoại quốc ghé thăm và nghiên cứu tại Vạn Hạnh, anh Strunz bày giờ ở Đức, Dudy về Hoa Kỳ, Nakashishi và Michiharu về đại học Tenri, Mary sáp về Hy Lạp... và những người từ Vạn Hạnh đi như Nhàn, Việt ở California, Hoài ở Brussels, Nam ở München chép họ vẫn luôn luôn có áo cẩm đep về Vạn Hạnh, những chiếu ở Thư viện, đèn tắt niên xem Huyền kinh... Như hàng ngàn sinh viên đang học đang ngồi trong thư viện rộng rãi có cả thư viện trưởng nổi tiếng, nhất là qua thơ của thi sĩ Bùi Giáng, và giờ này các sinh viên mới, nhút nhát chắc yên chí làm, vì họ nghe đồn Vạn Hạnh là lò sinh viên tranh đấu, nhưng thực tế chính những người nổi tiếng tranh đấu ở đây lại là những người văn nghệ nhất. Một bài thơ làm trên bàn chủ tọa của đại hội sinh viên học sinh toàn quốc kỳ III, Dudy đã dịch ra Anh văn, Strunz dịch ra tiếng Đức đại ý «Tôi trên bến cao cầu chủ tọa — anh vẫn thấy đôi mắt em biếc và cũng — đầu dàm đồng xuống đường — anh vẫn thấy là rơi bến đường đẹp và cũng — ôi người yêu anh — anh biết rằng anh chỉ có thể chết vì sợi tóc em rơi trên náu lang — chứ không bao giờ chết vì chủ nghĩa, hận thù...». Không biết đó là kết quả của tinh thần dung tam tế của thuyền sứ Vạn Hạnh, hoặc tại Đại học Vạn Hạnh, lõi chúa Bùi trung niên thi sĩ hoặc lão sản xuất ra những người như nhà thơ Phạm Chiêu Thủ.

Viện đại học Đà Nẵng :

Một năm nữa.

Đà Nẵng sẽ là nơi có một viện đại học thứ 10 của VN sau Nha Trang. Từ một số buổi mạn đàm của thàn hào nhân sĩ đất Hải thành 11-70 một Ủy ban vận động đã ra đời do bác sĩ Thái Can, một thi sĩ thời tiền chiến, làn cau iech, nhà văn Nguyễn Văn Xuân — tác giả Hương Mùa — làm cố vấn, hiệu trưởng Phan Chu Trinh ông Thái doãn Ngã tổng thơ kỵ..., cùng với một Ban Sáng Lập viện đại học cộng đồng Đà Nẵng do nhân sĩ đất Hải, cây cỏ thụ Trần Định Nam đứng đầu. Ông là người sau cùng trong ba vị đại nhân sĩ tượng trưng cho ba miền đã có lần xuất hiện chung trong Thượng hội đồng quốc gia thời Nguyễn Khuê. Hai vị kia là các cụ Phan khắc Sửu và Nguyễn Xuân Chử.

Tối thứ tư 3-3, Ủy ban vận động trong một cuộc họp mặt long trọng tại Saigon đã lập thêm một ban vận động tại Saigon do Nghị sĩ Phạm định Ái đứng đầu với bác sĩ Bùi kiêm Tin, có LM Cao văn Luận cố vấn. Ủy ban tại Saigon sẽ thực hiện Bộ GD thực hiện các quyết định của thiết ại trung trọng trong trong khi UB Đà Nẵng xúc tiến việc kêu gọi công bao địa phương đóng góp. Phương thức thiết lập Viện đại

bồi dân chúng thị xã phải đóng góp vào một nửa ngân khoản cần thiết để cho VĐH Đà Nẵng ra đời. Chính phủ đã công nhận nguyên tắc đó là thỏa thuận cho áp dụng với UB Vận động Đà Nẵng. Đó là phương pháp cộng đồng vừa áp dụng cho VĐH Tiền Giang.

Đề hòa hợp với VĐH Huế cách đó 100c/s vốn có triển vọng hướng về nhân văn như đại học quốc gia ở Saigon, dự án VĐH Đà Nẵng trù liệu hướng mạnh về việc đào tạo chuyên viên các ngành nghiệp, thương mại, lâm sản, khoáng chất...

Nếu vai trò hải cảng cho Hạ Lào và Thái Lan ra Thái bình dương của Đà Nẵng sớm tới gần trong thời hậu chiến, VĐH Đà Nẵng sẽ có nhiều hy vọng phát triển mọi mặt nhất là hiện nay, nguồn lợi duy nhất sẵn có là thuế thương cảng Đà Nẵng.

Một vấn đề pháp chế được đặt ra nhân dịp này: liệu các phần tặng dữ của tư nhân doanh nghiệp cho VĐH có được miễn thuế? Đời thiết tưởng UB Giáo dục Thượng Hạ viện nên giúp xúc tiến việc chính thức hóa thủ tục quen thuộc này tại các nước bạn để cho 2 VĐH cộng đồng mới thu góp được mua lẹ các sự ủng hộ để sớm ra đời cho các cô cậu Tú 71 rộng chổ dung thân.

Như mọi người đều rõ, VN hiện có 5 Viện Đại Học đang hoạt động là các Viện Đại Học Saigon, Vạn Hạnh, Đà Lạt, Huế, Cần Thơ, 2 Viện Lai Học vừa khởi sự hoạt động là Minh Đức, Hòa Hảo. Ngoài ra, một Viện Đại Học đang được thành hình tại Đà Nẵng và theo những nguồn tin bẩn chính thức thì có thể sẽ có 2 Viện Đại Học khác nữa sẽ được mở ra tại Mỹ Tho và Nha Trang. Vì khuôn khổ thời gian và trang báo không cho phép nhóm phóng viên tuần báo Đời tiếp xúc với các giới chức liên hệ để giới thiệu đầy đủ nên trong số báo này đã có một vài Viện Đại Học không được đề cập tới. Chúng tôi hy vọng sẽ san lấp khuyết điểm này trong một dịp khác và mong được bạn đọc thông cảm.

(1) Các con số này đều thuộc thống kê niên khóa 69 - 70 Phòng Thống Kê VĐH Saigon.



Dụng bán :

Akai X-2.000-S, máy hút, máy chữa răng chạy hơi mài nguyên, một máy Canon chụp răng hình màu đủ bộ dùng trong ngành Nha khoa và Y Khoa.

Nhận sửa chữa

và có nhiều đồ phụ tùng thay thế cho tất cả các loại máy chữa răng chạy hơi. Tại 294 Hòa Hưng từ 18.00 đến 20.00.

«Cần phải hướng dẫn thêm nhiều cho sinh viên về tinh thần phục vụ». Đó là ý kiến của 1 SV Việt từ Pháp trở về khi được hỏi có nên sửa đổi gì về chương trình Đại học hiện nay ở VN không. Anh cho biết rằng, theo nhận xét riêng của anh, chương trình đại học tại VN vẫn rập khuôn theo chương trình đại học Pháp, nhưng chậm tiến hơn về nội dung rất nhiều. Cách thi tuyển, dạy dỗ cũng như thời gian học tại một Phân Khoa Đại học VN không khác bao nhiêu với một Phân Khoa Đại học Pháp. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm nay, nhiều môn học tại đại học Pháp, nhất là về Toán, đã thay đổi hẳn trong khi ở VN vẫn đậm chất tại chỗ.

Vẫn theo nhận xét riêng của anh, hậu quả việc đại học chỉ chú trọng đến việc đào tạo chuyên viên ở VN và ở ngoại quốc khác nhau rất xa. Sự khác biệt này xuất khởi từ hoàn cảnh sinh hoạt và những điều kiện xã hội mà người SV tiếp nhận được, khi ra trường.

Tại Pháp nói riêng hay tại các quốc gia Tây Phương nói chung, các sinh viên tốt nghiệp không hề phải băn khoăn về trường hợp sử dụng khả năng chuyên môn của mình. Ngay từ khi chọn môn học, một sinh viên có thể đã xác định nổi tương lai của mình, biết rõ mình sẽ góp mặt trong lĩnh vực nào và phục vụ đất nước, phục vụ xã hội theo chiều hướng nào. Tinh thần phục vụ đối với một sinh viên tại các quốc gia Tây Phương có thể được nhận thức một cách dễ dàng là sử dụng tối đa và tốt đẹp khả năng chuyên môn mà mình có. Ngược lại, tại VN, sinh viên không có hoàn cảnh đó. Cho tới khi tốt nghiệp, một sinh viên có thể vẫn mang tâm trạng hoang mang về ý nghĩa của tinh thần phục vụ. Tận dụng khả năng chuyên môn chưa hẳn đã là một giải đáp đúng cho bài toán này. Đó là chưa kể tới trường hợp nhiều sinh viên đã phải gác khả năng chuyên môn của mình sang một bên để làm một việc mà suốt thời gian học ở Đại Học họ không hề nghĩ tới. Việc hướng dẫn nhiều về tinh thần phục vụ sẽ có thể giúp ích họ rất nhiều trong các trường hợp hoang mang này và có thể cống phần tối đep trong việc kêu gọi sinh viên du học về nước, sau khi đã thành tài. Anh phát biểu rằng việc sợ quân địch, sợ không được đối ngộ xứng đáng đã khiến một số sinh viên du học tại Pháp không chịu về nước, nhưng nguyên do chính của vấn đề chỉ vì họ kém tinh thần phục vụ.

Tại Pháp, hiện có lối 800 sinh viên VN. Đa số sinh viên theo học kỹ xá, kế đó là Y Dược Khoa, Khoa Học Xã Hội và chỉ có rất ít người theo Văn Khoa thường là các cô. Việc chọn ngành của Sinh viên VN du học, tuy vậy vẫn là một vấn đề rất cần được lưu ý. Hiện nay, sinh viên VN du học vẫn còn bị lệ thuộc vào một tổ chức văn hóa Pháp trong việc chọn ngành, vì Bộ Quốc Gia Giáo Dục, đã làm việc với một tinh thần có thể là tác giả. Nhiều sinh viên muốn chọn ngành A tại trường X lại bị lôi chửng trên buộc phải học ngành B tại trường Y. Tình trạng này đã gây ra nhiều sự bất mãn cho sinh viên, nhưng



ĐẠI HỌC VN. VÀ PHÁP DƯỚI MẮT MỘT S.V. MỚI HỒI HƯƠNG

(PHÒNG VĂN)

cả trường chuyên mон để đào tạo các cấp trung gian giữa kỹ sư và thợ thuyền. Theo anh sự thiếu hụt này rất quan trọng vì sẽ hạn chế ngay khả năng làm việc của các kỹ sư đã ra trường. Sinh viên trả lời cuộc phỏng vấn của Đời đã từng là chủ tịch Tổng Hội SVVN du học tại Pháp.

NHÓM PHÒNG VIÊN TUẦN BÁO ĐỜI



LÚC Ở ĐÓ

Phan rang thôi đã xa rồi
Đầu xưa nay cũng bồi hồi trong anh
Nhớ thương dậy trống từng canh
Lòng chưa muôn vây chân dành bước theo

Bây giờ với núi cheo leo
Mây thưa sương thấp vực đèo tiêu sơ
Ai đem nắng trái đòi bức
Cho em bỏ học ngồi mơ cuộc tình
Anh về đối cảnh đào binh
Với tay khí giới nhân sinh nghện ngào
Nhớ em hỏi một vì sao
Về hơi gió thoảng gởi vào tâm tư
Xa em giờ với môngng hư
Hồn lên đèn dài, thân nhử đau thương
Tóc ai lắt phất bên đường
Bồng dung nước mắt vô thường phân
vân

Phan rang thôi đã xa dần
Sau anh bóng xế, cấn phòn thanh niên

NGỌC THÙY KHANH
6-70 Dalat



HÀ TÚC ĐẠO ghi

TRÁI BOM Y KHOA MINH ĐỨC

VÀ CUỘC KHÙNG HOÀNG ĐẠI HỌC TẠI VN

Trong 1 thư ngắn gửi ông chủ nhiệm nhật báo Chính Luận đề ngày 22 tháng 2 bác sĩ Bùi Duy Tâm — Khoa Trưởng Đại Học Y Khoa Huế — đã cho rằng câu chuyện đại học Minh Đức đã tới lúc phải kết thúc vì nó quá kéo dài và lôi cuốn theo nhiều sự chống đối giữa các cá nhân, các phe nhóm. Vẫn theo bác sĩ Tâm, các giới liên hệ nên ngồi lại với nhau cùng thống cảm để giải quyết. Vì «việc này tinh nặng hơn là lý».

Trận giặc thông cáo

Trong tuần tháng 11-1970, sau trung tuần tháng 11-1970, giữa lục phản khoa Y học Minh Đức đang sửa soạn khai giảng thì Hội đồng Quốc gia Y Sĩ Đoàn phỏng ra một «chưởng» thông cáo nhằm kết án y định thành lập phản khoa y học của Đại Học Minh Đức là mỉa mai, bát ngát từ muu đê chính trị làm nhẹ hơn là ý hướng giáo dục. Thông cáo đã phâp này dựa trên hai luận cứ chính : 1) VDH Minh Đức thiếu phương tiện thực tập 2) Tiêu chuẩn lựa chọn ban

giảng huấn cùng Chương trình giáo dục không hợp lý và minh bạch.

Đáp lễ, VDH Minh Đức cũng ra một thông cáo nhằm trả lời tinh thần đang do động mảnh liệt của sinh viên. Bản thông cáo nói rằng những lời kết án của Y Sĩ Đoàn hoàn toàn... sai. Vì Y Khoa Minh Đức hiện đã có đủ phòng thí nghiệm cũn, như dù các giáo sư đầy đủ khả năng để soán thảo chương trình và hướng dẫn các sinh viên học tập.

Cảm thấy chưởng đầu tiên của mình bị đổi phuong hoa giải, Y Sĩ Đoàn bèn phỏng ra một chưởng thứ hai, độc địa hơn, vì đoàn đã phải xử dụng tới cả chiêu thức «phủ nhận vẫn bằng bác sĩ do Y Khoa Minh Đức cắp» để dọa cáo sinh viên thuộc hàng con em đang ôm mộng làm thầy thuốc. Kết quả là Minh Đức tìm các tránh né chưởng này, nhưng âm thầm luyện thêm vũ công bằng cách ra một thông cáo

tuyên thèm phụ khảo cho trường Y khoa. Hình động này, cộng thêm việc Minh Đức vẫn nhất định giữ nguyên y định khai giảng phản khoa học, đã làm Y Sĩ đoàn phừng phùng lửa giận.

Nhát chưởng thứ ba đã được đoàn phỏng đi vào quãng thời gian hai tuần trước Tết. Đây là 1 đòn quyết liệt vì nó được sự trợ lực của ba đoàn thể khác là Nhà Sĩ Đoàn, Được sỹ Đoàn và Nữ hộ sinh Đoàn. Hình thức của nhát chưởng này là một «Thư Ngỏ của Y Giới kính gửi Tổng thống VN». Lá thư nêu ra ba nhận xét về sự bê tặc của phản khoa Y Học Minh Đức đề yêu cầu Tổng thống tìm cách chặn đứng kịp thời sự công khai hoạt động của phản khoa này.

Điểm đáng chú ý là ngay phản án là thư, người ta đã thấy Y Sĩ Đoàn và ba đoàn thể khác long trọng tuyên bố một câu xanh rờn : «Lãnh nhiệm vụ pháp định bảo vệ sức khỏe và sinh mạng dân chúng».

Phản cuối bức thư cũng có một câu long trọng không kém : «Trân trọng lưu ý Tổng Thống về trách nhiệm nặng nề của chế độ trước những hậu quả vô cùng quan trọng cho «nội giang», do các trường kinh nghiệm giữa Viện và bộ Giáo dục trước khi có thông cáo thi án ngày 2 tháng 2. Theo linh mục : «Khi lập đại học Minh Đức, chúng tôi theo con đường VN mà lập nên, vì nghĩ rằng ta chạy theo Pháp theo Mỹ mãi rồi nên bày giờ cần phải hướng về nguồn». Bằng một giọng trang trọng, linh mục Bùi Dưỡng lớn tiếng nhận định : «Chúng tôi muốn thành lập Đại học Minh Đức như một người VN nghèo, với hai bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp».

Linh mục Dưỡng đã cho biết thêm : «Trước khi chính thức mở phản khoa Đông Tây, Đại Học Minh Đức có vẻ ngát ngur. Đầu tiên, những người có trách nhiệm của Viện còn giữ thái độ im lặng và mong mỏi sự phản quyết và của các cơ quan chính quyền, sau đó là nhất là của Bộ Giáo Dục. Nhưng về sau, khi chính Bộ Giáo Dục của hai ông bác sĩ Nguyễn Lưu Viên và Nguyễn Danh Tào cũng giáng cho Minh Đức một «thi án» bằng cái thông cáo dài hai trang đánh máy trong đó có dòng bảo rằng «VDH Minh Đức thi sở dĩ có hành động thiếu lịch sự

này là vì «một thiểu số trí thức đã hèn hạ manh tâm, vì muốn độc tài nghề nghiệp nên cố phá đồ phản khoa y học Minh Đức».

Nhân dịp này, linh mục Viện Trưởng Đại Học Minh Đức cũng tiết lộ khi ngỏ ý mở phản khoa Y Học, ông đã được Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng VHGD khuyên cáo : «Cha mở y khoa làm gì, bác sĩ bây giờ nhiều quá rồi, mai đây hết chiến tranh, quân, y sĩ giải ngũ, bác sĩ sẽ thừa nhiều lắm». Phó Thủ Tướng đề nghị : «Hiện nay bác sĩ thi thừa, y tá quá đông, nhưng còn thiếu lớp người ở lưng chừng giữa bác sĩ và y tá, vậy cha nên đào tạo cái lớp lưng chừng này đã tốt hơn cả. Được như thế thì cha đã giúp ích cho chính phủ và nước nhà nhiều lắm...» (Trong một cuộc tiếp xúc với linh mục Bùi Dưỡng trước đó, ông Viện cũng từng nhắc nhở linh mục nên thận trọng về việc mở trường y khoa vì y sĩ đoàn rất phản đối — thư ngắn của linh mục Bùi Dưỡng gửi Phó thủ tướng Viện).

Sau khi đã trút bỏ được phản án đậm sự uất của mình với báo chí có lẽ nghĩ tới quyền lợi sinh viên Linh mục Bùi Dưỡng đã đề cập trở lại về lời tuyên bố động của đại học Minh Đức. Linh mục nhấn mạnh rằng tuy ông đã tuyên bố thế, nhưng quyền quyết định tối hậu vẫn phải do hội đồng quản trị của viện. Ngày sau đó, một vị tu sĩ có thẩm quyền trong hội đồng quản trị tiết lộ với một phóng viên rằng : Đại học M. Đức phải tồn tại. Bang cách nào Minh Đức cũng phải tiến lên.

Nên hay không nên mở Y Khoa Minh Đức ?

Cuộc họp báo được mô tả «ở trong một bầu không khí sôi nổi» này đã làm cho dư luận báo chí trong nước bắt đầu nhìn việc thành lập phản khoa Y Học Minh Đức với cặp mắt chứa nhiều thiện cảm hơn. Ngày hôm sau, nhiều tờ báo ở Saigon đã nhảy vào vòng chiến đưa vụ Minh Đức lên trang nhất, qui trách nhiệm vụ này cho chính sách «đánh vỡ rừng» của Bộ Giáo Dục. Về phản ứng của YSD, 1 tờ báo đã thuật lại một câu tuyên bố của

bác sĩ Đức, Chủ tịch Y sĩ đoàn về việc từ chối của Viện trưởng Minh Đức : « Ông Bùi Dưỡng không nên đi tu mà nên làm chính trị hợp hơn vì ông rất giỏi chính trị ».

Cũng có một số dân biểu sau cuộc họp báo đã nhảy vào tiếp tay với báo chí với mục đích kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Hộ viện Sắp tới. Hai dân biểu Hồ Hữu Tường và Nguyễn Đại Bằng, sau khi nhận định rằng vụ tranh chấp xảy ra là do lỗi ở cả hai bên, đã đưa ra giải pháp dung hòa, có thể áp dụng được, là tạm thời hủy bỏ việc giảng dạy môn Đông Y, nhưng vẫn có thể tiếp tục giảng dạy cho sinh viên về Tây y. Dân biểu Mặc Giao, chủ tịch ủy ban ngoại giao Hạ Viện, vốn là Công Giáo nên đã nghiêm hàn về phía Minh Đức mạt sát Y sĩ Đoàn. Theo lời tuyên bố của ông này với báo chí thì trong vụ Minh Đức, Bộ Giáo Dục đã bị Y Sĩ Đoàn bao vây để phả lợ cờ đâm em i cách thiêu quản tử, để lộ bộ mặt nhám nhở của một lũ tri thức vẫn vô ngã là thương oعروothuong nòi. Ông Giao nhận xét : sự phả thối này bắt nguồn từ nỗi lo âu bị cạnh tranh nghề nghiệp (đu côn rát xa xôi) của các bác sĩ trong Y sĩ đoàn.

Cái giáo sư đại học cũng chia làm hai phe chống đối và ủng hộ, việc đại học Minh Đức mở phân khoa Y học Đông Tây. Về các ý kiến chống đối, thường xuất phát từ các giáo sư đại học Y khoa Saigon, có ý kiến của giáo sư Trần Quang Đệ, viện trưởng VDH Saigon đồng thời cũng là giáo sư thực thụ của trường Đại học Y khoa Saigon là tương đối

thực tế và đúng đắn hơn cả. Theo Bác sĩ Đệ thì Minh Đức không nên mở phân khoa y học vì : 1) khó tìm được một ban giảng huấn có khả năng vì ngay cả trường Y khoa Saigon cũng còn thiếu hụt giáo sư trầm trọng. 2) Thiếu phương tiện và cơ sở thực tập. Ông Đệ nhận xét việc Minh Đức mở Y khoa trong lúc này, là một sự bế tắc và khó lòng tồn tại...

Đại diện những giáo sư Đại học ủng hộ việc thành lập một y khoa tư thực như Minh Đức nói bật nhất có ý kiến của giáo sư Nguyễn Văn Trung, nguyên khoa trưởng trường Văn khoa Saigon. Trong một bài tham luận hai kỳ, đăng trên nhật báo Hòa Bình, giáo sư Trung có phân tích lập trường bệnh vực và chống đối của 2 bên Y sĩ đoàn và Đại Học Minh Đức. Giáo Su Trung cho rằng việc kháng định Y Khoa Minh Đức thiếu hay không thể bỏ qua thái độ của hàng giáo phẩm VN đối với vụ tranh luận này. Đây mới là một ý kiến quyết định việc nhất định duy trì hay bãi bỏ y khoa Minh Đức. Theo một nguồn tin có thẩm quyền thuộc Trung Ương Công giáo VN thì hàng giáo phẩm hiện nay vẫn giữ một thái độ im lặng, để đạt vi còn đợi chờ quyết định sáng suốt của Bộ Giáo Dục. Nhưng cần cù vào ý kiến của những người tham dự với hàng giáo phẩm VN thì việc duy trì Đại Học Minh Đức — kề cá phân khoa Y Học — là một việc gần như cầm chắc. Vì quyền lợi của trên 600 sinh viên, vụ VDH Minh Đức hiện nay đã như gắn liền với danh dự tập thể Công Giáo. Cũng bởi vậy, việc sẽ phát triển phân khoa này tới mức tối lán nhất VN như vài người trong hội đồng quản trị vừa cho biết sẽ không phải là một ý định viễn vông mơ hồ. Trên thực tế, ai cũng biết rằng giáo hội CGVN hiện nay là 1 tổ chức giàu có tiền bạc và phương tiện nhân lực vào hàng nhất nước.

- Bạn muốn tìm hiểu cuộc sống hào hùng nhưng cũng lắm gian nan của những người lính Thủy Quân Lục Chiến lao mình vào biển lửa để chiến đấu, đôi khi không phải cho những danh từ trứu tượng mà vì yêu thích một bài hát, một con sông, một mái nhà.
- Tình yêu trong bão lửa là một thông hoa hay cuối cùng cũng chỉ là sự co xác của hai lần da?
- Niềm khát khao của Thành, bản khoán của Trọng, nỗi căm giận, khát vọng của Trúc, Diệu, những đời người bị cuốn hút vào guồng máy không lối, tàn phẫn của chiến tranh, định mệnh, những nhân vật chỉ có «một thời để yêu và một thời để chết».
- Mời các bạn tìm đọc ngay :

Cuộc tình dấu mặt

Truyện dài của HUYNH VAN PHU
Thiên Tú xuất bản — Đã phát hành trên toàn quốc

của dân chúng, hiện chưa đủ cao như cầu toàn quốc. Ông Trung nhận xét rằng ta không thể căn cứ vào sự phân phối phi lý hiện nay (đa số các bác sĩ đều hành nghề ở Saigon và các đô thị lớn) để khẳng định rằng đào tạo thêm bác sĩ sẽ du thừa nhu phó thủ tướng Viện đã nói với linh mục viện trưởng Minh Đức. Cũng bởi thế do Y Sĩ Đoàn hiện có nhìn nhận Minh Đức hay không, điều đó không thành vấn đề, giáo sư Trung kết luận, vì dân chúng, nhất là dân chúng xa đô thị sẽ chấp nhận y sĩ của y khoa Minh Đức, của các y khoa tư thực tương lai, có thể còn thua kém y khoa Minh Đức, cũng như bày giờ họ đã chấp nhận y tá chính dạo hành nghề bác sĩ.

Tuy nhiên, giữa các ý kiến hiện nay về việc nên hay không nên mở y khoa Minh Đức, người ta không thể bỏ qua thái độ của hàng giáo phẩm VN đối với vụ tranh luận này. Đây mới là một ý kiến quyết định việc nhất định duy trì hay bãi bỏ y khoa Minh Đức. Theo một

góc nhìn nhận định rằng «Vụ MĐ là một trường hợp tuyệt vọng, không thể dàn xếp». Ngoài ra linh mục Bùi Dưỡng, viện trưởng đại học Minh Đức sau mấy ngày về Thủ Đức nghỉ mát đã trở lại nhiệm sở đảm nhiệm chức vụ cũ. Khoảng 130 sinh viên Y khoa Minh Đức vẫn hàng ngày tới lớp học tập. Nhìn chung, tình trạng không có gì thay đổi mặc dù, bề ngoài cái phẳng lặng giả tạo này, người ta đã nhìn thấy cả một lò lửa đang sôi sục bên trong.

Riêng thái độ của Bộ Giáo Dục hiện giờ hình như đang thể hiện rõ cầu cảm lặng là vàng của cõi nhân. Sau khi chót ra một cái thông cáo đầy sô hở, bị báo chí thi nhau công kích Bộ Giáo Dục đã có vẻ để đạt trong việc phát ngôn, nhất là phát ngôn qua thông cáo giấy trắng mực đen. Theo một tờ nhật báo có uy tín ở VN nhận xét thì PTT Viện hiện đang bị «kẹt»



cứng, và đang cố để nghị bộ thu hồi lại thông cáo vừa qua. Một nguồn tin ở bộ Giáo dục đã cho biết bác sĩ Viện đã gặp nhiều yếu tố bất lợi trong vụ Minh Đức. Vụ này không phải là vụ nhỏ, do đó TT Thiệu cũng như Thủ Tướng Khiêm, sẽ có 1 quyết định ổn thỏa.

Nhưng dù có giải quyết ổn thỏa cách nào chăng nữa, với vụ Minh Đức người ta cũng đã bắt đầu nghe thấy một tiếng chuông báo ngay cho ngành giáo dục đại học Việt Nam. Giáo sư Trần Đình Đệ cho rằng hiện nay chúng ta đang ở trong tình trạng «đoan đại học».

Từ vài năm nay, người ta bắt đầu thấy các việc đại học bị móc ra nhau nhau khập nuckle. Trừ những Viện Đại học đã được bộ chính thức công nhận như Dalat, Vạn Hạnh, Hòa Hảo, Minh Đức (giấy phép tạm) người ta còn nghe thấy hàng chục những dự án thành lập các viện đại học tư thục khác như Mỹ Tho, Nha Trang, Bà Rịa... Hình như việc mở đại

học tư hiện nay chỉ cần dựa vào một trong hai điều kiện : Chính Trị hoặc Tôn Giáo là đủ. Sự dễ dãi này và tình đã tạo nên một cơ hội lạm dụng trong khi nhu cầu mở trường đại học chưa trở thành một đòi hỏi thực sự cần thiết.

Sự lạm dụng đó đã gây nên một cuộc khủng hoảng nguy hiểm trong ngành giáo dục đại học qua việc khai hiềm giáo sư và thiếu thốn các dụng cụ trang bị cơ sở tân lập. Không cần đề cập tới sự thiếu thốn nhân viên giảng huấn và phương tiện học hỏi nghèo nàn ở trường Đại Học Văn Khoa Saigon, đã trầm trọng đến nỗi cả nước đều biết, hay thử nhìn sang trường Đại Học Y Khoa Saigon, một cơ sở đại học kha tối tăm do người Mỹ mới thiết lập và đỡ đầu.

Ít ai dám ngờ được trường này cũng đang gặp khủng hoảng lớn về giáo sư và phương tiện thư: tập. Riêng về môn thần kinh, một giáo sư thực thụ ở đây cho biết : Niên khóa vừa qua và niên khóa này, không có một giáo sư nào dậy cả. Nhiều môn cần bản khác cũng không lạc quan hơn. Vì giáo sư nó đã kết luận : Đại Học Y Khoa Saigon mà còn như vậy thì Đại Y Khoa tư như Minh Đức sẽ ra sao, nếu được phép tiện mở trường()

Đó là môt chiết điểm sự thiếu hụt giáo sư trong các lãnh vực ĐH công lập. Về tru thực, tình trạng này còn nản hơn nữa. Tất cả các VDH tư ở VN hiện nay đều chưa tự tạo nổi cho mình một ban giảng huấn riêng. Các giáo sư dạy học đại đa số đều vay mượn ở các VDH Công lập khác. Bởi vậy có vị giáo sư 1 tháng phải đi khắp 4 vùng chiến thuật (Ra Hué dạy học rồi lên Đà Lạt, trở về Cần Thơ, và quay lại Saigon). Trong một hoàn cảnh bay nhảy như thế liệu giáo sư tập trung nói «tinh thần để giáo huấn sinh viên một cách tận tâm được chăng?»

Và đối với các sinh viên, liệu học những ông thầy mà «cua» 5 năm trước đây cũng giống hệt «cua» bây giờ vì thầy không có thời giờ soạn lại, cá sinh viên đó có thể trở thành những phản tử tra tú của đất nước được chăng?

Ngoài ra, một vài phân khoa được coi như là độc quyền của ông đại học nhà nước «các ĐH tư

không có quyền mở» như Y, Nhâ. Được khoa mà các đại học tư muốn mở tới, để chia bớt gánh nặng giáo dục thi sao. Hãy thử nhìn lại bài học y khoa Minh Đức. Trong một cuộc tiếp xúc với phái viên Đời, Linh Mục Bùi Dưỡng đã nói rằng thực ra có vài phòng thí nghiệm y khoa của Minh Đức còn tối tân hơn cả những phòng thí nghiệm của Y khoa Saigon, và điều này đã được các giáo sư đại học ngoại quốc công nhận. Nhưng vì người ta muốn bóp chết phần khoa này nên đã lờ đi coi như Viện không có gì cả để trách móc thi u thốn để thử mà lại dám doi mồ trờng Y khoa. Nhưng thực tế đã không ngời nào chỉ trich lại chịu khó rời gót đến viếng thăm những cơ sở tài nghiên cứu khoa của Minh Đức cả.

Sau chiến thắng Minh Đức, sẽ còn có những hiện tượng Minh Đức nào khác nữa không? Đây hiện là nỗi tru tư chính của rất nhiều người quan tâm đến ngành giáo dục đại học ở VN. Người ta sợ rằng vụ Minh Đức vừa qua chỉ là bước đầu của một cơn khủng hoảng lớn, sẽ nỗ lực dữ dội trong thời gian sắp tới. Cơm khủng hoảng này, phải chăng bắt nguồn từ cơ cấu tổ chức đại học nặng nề biến sảng kiến đã rơi rớt lại từ hồi Pháp thuộc, và bắt nguồn ở chính sách «võ rùng», của những người đang lãnh đạo guồng máy giáo dục VN.

Một viên chức cao cấp tại Bộ QGDD đã chẳng tung tuyên bố chính sách giáo dục hay nhất hiện nay là không có chính sách rõ rệt nào cả» đó sao ? H.T.D

Các loại trắc nghiệm để chọn nghề, tìm khuynh hướng rất được trọng dụng ở Mỹ. Một đứa bé gái bị dẫn đến nhà phân tâm học để đo mức độ thông minh. Nhà phân tâm học hỏi :

— Em là gái hay trai ?

— Trai...

— À.. hay lầm ! Sau này em sẽ trở thành gì ?

— Một người cha.

Mẹ em bé ngắt lời :

— Sao con trả lời ngu xuẩn như thế.

— Ông hỏi con những câu ngu xuẩn thì con phải trả lời những câu ngu xuẩn đê ông thấy con thông minh chứ !



BÚT THÉP

TÍNH SỐ ĐỜI

Màn 1 Hạ Lào chấm dứt

Trận đánh tại đồi 31 kẽ như đã tạm có kết quả. Sau 4 ngày ác chiến, Lực lượng VNCH đã rời khỏi ngoi đồi trên. Trước đó, phát ngôn viên quân sự của VNCH cho biết rằng đồi 31 chưa hề bao giờ bị Cộng quân tràn ngập như một số báo chí đã loan tin. Theo phát ngôn viên trên, mặc dù bị tấn công dữ dội bằng 1 lực lượng đông gấp nhiều lần, đơn vị trấn giữ đồi 31 vẫn giữ được vị trí và đầy lùi được địch khi được tăng viện. Trận đánh này đã được ghi nhận là trận đánh lớn nhất trên chiến trường Đông Dương kể từ nhiều năm nay. Đây cũng là trận đánh đầu tiên có sự tham chiến của lực lượng thiết giáp hai phe. Sau trận đánh trên, số tổn thất của quân đội VNCH được chính thức công bố gồm 221 tử thương, 1030 bị thương và 99 mất tích tức là đã có 1450 người bị loại khỏi vòng chiến. Về phía CS, số tổn thất được chính thức loan báo gồm có 3235 tử thương, 10 bị bắt sống, 2 về hối chánh tức là trên 3000 người bị loại khỏi vòng chiến. Số tổn thất này kể từ ngày khởi sự cuộc hành quân Lam Sơn 719 và thay đổi từng ngày tính đến 18g ngày 1-3-71.

Giữa lúc trận đánh đồi 31 còn đang gây sôi nổi dư luận, nghị sĩ cựu thủ tướng Trần văn Hương đã bất ngờ mở họp báo tố cáo người Mỹ đang theo đuổi một âm mưu đen tối đối với VNCH. Theo ông Trần văn Hương thì Mỹ đã giảm hẳn mức độ hoạt động yểm trợ quân đội VNCH đang hành quân tại Ai Lao khiến các đơn vị hành quân đã gặp nhiều khó khăn trong khi chiến đấu. Cuộc họp báo trên được tổ chức vào ngày sáng 28-2 tại tu dinh của ô. Trần v. Hương. Cũng trong dịp này, ông Trần văn Hương đã lên tiếng khuyến cáo 2 chính phủ Việt-Mỹ xét lại thái độ đối với cuộc hành quân qua Hạ Lào để tránh một tình trạng sa lầy rất có thể có cho các đơn vị hành quân VNCH.

Tấn công đợt 2 : Hạ Lào hay BV?

Trong những ngày đầu tuần qua, song song với những tin tức về chiến trường Hạ Lào đang giảm bớt mức độ ác liệt, người ta nhận thấy không khí chiến tranh lại gia tăng gấp bội nơi những lời tuyên bố của các nhân vật lãnh đạo cao cấp Việt Mỹ.

Ngày 3-3-71, trong dịp tới dự cuộc hội thảo kế hoạch bình định và phát triển tại Đức Mỹ, Nha Trang,

mức tối đa lực lượng địch để buộc phe Cộng sản phải sớm có một thái độ dứt khoát trong việc giải quyết vấn đề V. Nam bằng đường lối thương thuyết. Nhưng dù cuộc hành quân Hạ Lào được hiểu theo cách nào thì ai nấy đều nhận thức rằng các lực lượng xâm nhập của CS đang hoạt động tại Nam VN và Kampuchea sẽ khó tránh khỏi gặp những trở ngại lớn lao. Mặt khác, người ta cũng đồng ý thêm rằng khởi từ cuộc hành quân Hạ Lào, chiến tranh Việt Nam đã thực sự chuyển vào giai đoạn đậm màu khủng khiếp. Vấn đề mà nhiều người đang chờ đợi trong lúc này là cái giới hạn thời gian không gian được đề ra cho cuộc hành quân trên như thế nào? Nó sẽ gói lại chỉ một vài trận đánh hay sẽ phải trải rộng ra tới mức thâu đạt một số mục tiêu nào đó?

Những ảnh hưởng mới

Ảnh hưởng của mặt trận Hạ Lào đã được ghi nhận rõ rệt tại cuộc hòa đàm Balè trong phiên họp vào ngày thứ năm vừa qua. Đây là phiên họp ngắn nhất từ trước đến nay đã chấm dứt sau khi các trưởng phái đoàn cộng sản bày tỏ quyết định tẩy chay đề nghị Việt Mỹ đưa ra một số hoạt động quân sự. Đồng thời, cũng do mặt trận Hạ Lào, một sự việc chưa hề có tại Mỹ đã xảy ra vào hồi 1 giờ 32p sáng thứ hai 1.3.71. Một trái bom do kẻ vò danh gài là phát nổ dữ dội tại trụ sở Quốc hội Mỹ (điện Capitol) gây những thiệt hại vật chất hết sức nặng nề. Nửa giờ trước khi xảy ra vụ nổ trên, một người đã gửi giấy nói tại Quốc hội cảnh cáo là trụ sở QH sẽ bị giật sập để trả đũa cho việc Mỹ Việt liên quân vào Ai Lao. Tổng Thống Mỹ Nixon được tin vụ nổ đang lúc di chuyển bằng máy bay trên đường đi tới Iowa đã gọi giấy lên án hành động phá hoại trên. Nhiều nhau vật đài lập trong và ngoài QH Mỹ cũng tiếp nhau lên tiếng công kích kẻ chủ mưu đặt chất nổ. Riêng tại VN, qua báo chí, người ta được biết MTGPMN vừa chính thức lên tiếng đề nghị một thời hạn ngừng chiến ngắn tại một địa điểm thuộc tỉnh Kontum để phòng kích 39 tu binh VNCH. Theo thông cáo của MTGPMN được loan tin trên đã phát thanh HN thì các tu binh trên bị bắt trong trận Ratan Tuba. Đây là lần đầu tiên, MTGPMN chính thức đề cập đến vấn đề tu binh với VNCH. Theo nhiều người cho rằng từ hành động này dương như một giai đoạn đấu tranh mới có thể sắp sửa ra; giai đoạn đấu tranh quanh số phận của các tu binh.

Phouma nhờ LHQ đuổi quân ngoại quốc

Về tiếng nói chính thức của Ai Lao đối với tình hình Hạ Lào, mới đây, Thủ Tướng Souvana Phouma chính thức yêu cầu Tổng Thư Ký LHQ U Thant thiệp với Nga, Mỹ, Trung Cộng để buộc tất cả các quan đội ngoại nhập phải rút khỏi Ai Lao. Ý kiến của ông về việc CSBV đã trang trọng xâm lược Hạ Lào và là nguyên do tạo nên tình hình nghiêm trọng tại Hạ Lào như hiện nay. Mặt khác, người ta được biết là tình hình chiến sự tại Thương

Lào cũng hết sức nặng nề. Áp lực Cộng Sản đã lên tới mức độ hết sức cao. Tuy nhiên theo tin UPI thì căn cứ Long Cheng do du kích Mèo của tướng Vang Pao trấn giữ hiện vẫn đang bị vây hãm chứ không hề rơi vào tay Cộng Sản như tin tức loan trong tuần trước. Nhưng trước tình hình trên, chính phủ trung lập Ai Lao vẫn cố gắng chứng tỏ là không gia tăng các hoạt động quân sự. Bộ Quốc Phòng Ai Lao đã lên tiếng dịnh chính một ngõ tin cho rằng Ai Lao đang mở cuộc hành quân đại qui mô tại Thương Lào với sự tham dự của lối hai sư đoàn Thái Lan. Nhưng cho tới nay, chính giới Vạn Tượng lại hoàn toàn im lặng trước những dư luận đồn đãi về sự mạng của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Mạnh thuộc quân lực VNCH hiện đang có mặt tại Vạn Tượng. Theo nguồn tin Reuter thì tướng Nguyễn Văn Mạnh đã hội đàm với thủ tướng Phouma vào lúc 4g chiều ngày 2-3 với mục đích thảo luận việc chính phủ Ai Lao sẽ yểm trợ các cuộc hành quân của VNCH trên lãnh thổ Ai Lao.

TC, Nga và Đông Dương

Song song với tình hình mới tại Ai Lao, người ta ghi nhận là chiến trường Kampuchea và Việt Nam đã có vẻ thay đổi đôi chút. Cộng Sản tại hai nơi này trong suốt tuần qua dường như đã cố gắng nhiều hơn để có thể đưa ra một số hoạt động.

Tại Kampuchea, các cuộc giao tranh đã xảy ra tương đối lớn hơn và thường hơn trước đây. Trong khi đó, tại miền Nam Việt Nam nhiều cuộc pháo kích đã xảy ra tại nhiều nơi trên khắp 4 vùng chiến thuật. Nhưng, những hoạt động với nhiều cộ gắng này của Cộng Sản đã khiến một số quan sát viên nhận định rằng quá thực lực lượng CS tại miền Nam đang ở trong một tình trạng hết sức mệt mỏi. Điều mà nhiều người vẫn nghĩ tới là TC và Nga Xô sẽ tiếp cứu BV như thế nào để thoát khỏi khó khăn hiện nay thì dường như vẫn có dấu hiệu trả lời. Trong khi TC tiếp tục chống Mỹ bằng miệng, Nga Sô cũng không có bộ tháp nào tích cực hơn là những lời khuyên khích lệ. Một số quan sát viên đã lưu ý tới việc BV sử dụng các chiến cụ do Nga Sô cung cấp và (ở ý lo lắng là Nga Sô có thể sẽ chuyển cho miền Bắc nhiều vũ khí tối tân hơn nữa. Tuy nhiên, dường như mọi loại vũ khí tối tân vào lúc này cũng chưa phải là yếu tố quyết định hoàn toàn bài toán Đông Dương.

Nhiều người khác vẫn cho rằng BV chỉ có thể được giải cứu trong trường hợp TC đồng ý một giải pháp nào đó về toàn bộ vấn đề Á châu mà Mỹ muốn đạt tới.



HỘI CHỢ, GẬY GỘC NỔ SÚNG, CHỦI BỐI

Tuồng mới ĐẠI BI HÀI tại Việt Nam Quốc Tự phóng sự của HẢI LƯU



Ngôi chùa ở VN Quốc Tự có con lạch nước đậm ngang hông, cho nên nội bộ Phật giáo không thể yên ổn được. Đó là nhận xét của một ông thầy địa lý người Tàu khi được pháp sư Siêu Trần dẫn đi thăm chùa trước đây.

Dù chúng ta có tin vào lời thầy địa lý Tàu hay không thì ta cũng phải nhận rằng VNQT luôn luôn lùng củng. Năm 1966 khói Phật giáo ở đây đã chia đôi, một số lớn bắt sang chùa Án Quang. Năm nay, nhóm thượng tọa còn ở lại VNQT lại đang chia đôi nữa. Nếu có một con dao nào đậm ngang hông Phật giáo thì con dao đó phải mang tên là Tham Sản Si.

Hội chợ. Từ lời nói đến gậy gộc

Cuộc tranh chấp không mấy phần sạch sẽ, dù những người trong cuộc luôn luôn nhẫn nhante Đạo pháp và Dân tộc, đã bắt đầu lộ ra khi TT Đức Nghiệp lên tiếng ngày 25-2-71 ông xác nhận rằng VHĐ ở VNQT sẽ tổ chức một hội chợ tại

chùa này vào đầu tháng 3 để gây quỹ từ thiện, dù rằng có người phản đối.

Người phá đám đó là ông Tổng thư ký Tổng Đoàn Cư sĩ Phật tử VN (dưới ảnh hưởng của TT Tâm Châu). Ông này đã gửi một văn thư cho Tổng trưởng bộ Nội vụ (chính là Thủ trưởng Khiêm) yêu cầu bộ Nội vụ thâu hồi giấy phép mở hội chợ ở VNQT đã cấp cho HT Minh Thành. Lý do: chùa là nơi tôn nghiêm không thể mở hội chợ được.

Sáng ngày 27-2, TT Đức Nghiệp và Minh Thành họp báo tố cáo rằng: «Tất cả các xáo trộn gần đây đều do TT Tâm Châu giật dây! Nếu TT Tâm Châu là người quản tử thì hãy ra mặt thì hơn!»

Ông Đức Nghiệp cũng nói: «Nếu TT Tâm Châu muốn có trận chiến thì hãy xuất hiện, và chúng tôi chấp nhận mọi sự...» Ông cho biết rằng gần đây có 1 nhóm Phật tử đến phá công việc xây cất hội chợ ở VNQT vì TT Tâm Châu tung tin phe Án Quang đang đến chiếm

VNQT với sự thỏa thuận của Minh Thành, Đức Nghiệp.

Ông Đức Nghiệp còn cho biết TT Tâm Châu đang vận động bà H.T Minh Thành khỏi chức Viện trưởng VHĐ và ông bảo động: «đừng để cho HT Minh Thành phải theo gọi HT Thiện Tường, bộ VNQT sang hợp tác với Án Quang».

Cũng trong cuộc họp báo này HT Minh Thành xác nhận việc mở hội chợ ở chùa, và cho biết chính TT Tâm Châu cũng xin phép mở một hội chợ ở Phú Thọ Hòa.

Cuộc tranh chấp rõ ràng đã xảy ra, một bên là Tâm Châu, một bên là Đức Nghiệp nhưng mọi mâu thuẫn bằng giấy tờ và lời qua tiếng lại:

Đến buổi chiều ngày 27-2 thi gậy gộc đã xuất hiện thay cho lời nói.

Vào lúc 18 giờ chiều thứ bảy đó, một đám khoảng 30 người từ chùa Từ Quang của TT Tâm Châu đã kéo sang VNQT. Trong đám này có ông Nguyễn cao Thanh 49 tuổi

một người thân tín của TT.T. Châu hiện đang giữ chức Tổng thư ký của Phật giáo thế giới phụng sự xã hội tại VN, mà chủ tịch là nhà sư Thích trí Dũng, chùa Phổ quang một ông sư có nhiều tiếng không tốt.

Bản người trên tới VNQT, một mặt phà sập các tấm khung dựng lên để xây cất bờ chợ, một mặt đốt chất ván H.T. Minh Thành và gác cầu ông này từ chức Viện trưởng VHĐ.

Từ trong VNQT, các tăng sĩ và

Phật tử do Đức Nghiệp nuôi đã xông ra chống cự. Cuộc xô xát làm 20 người bị thương. Phe Từ Quang bỏ chạy, trừ ông Nguyễn cao Thanh bị bắt lại, vì bị coi là người cầm đầu cuộc phá rối. Ông Nguyễn cao Thanh bị T.T. Đức Nghiệp giam trong một căn phòng hẹp ở phía sau VNQT một đêm đến 12 giờ trưa hôm sau mới được thả, sau khi viết một bản tự thú. Theo lời ông Thanh thuật lại thì TT Đức Nghiệp đã dùng súng đe uy hiếp và dẫn giải ông vào phòng giam, một căn phòng tối đầy muỗi, nhìn ra nơi hoàn toàn vắng vẻ. Tối hôm 27 ông Thanh thấy Đức Nghiệp đi tản bộ qua, cất tiếng kêu «Thượng Tọa» nhưng Đức Nghiệp chỉ đáp trả vài lời rồi bỏ đi luôn. Chín giờ sáng hôm sau, một chú tiểu xóng đưa giấy cho N.C. Thanh bắt phải khai «mỗi lần xuất ngoại đã buôn bán những gì cho TT Tâm Châu». Nhưng ông Thanh không chịu khai. Đến trưa hôm đó, Đức Nghiệp gấp lại Cao Thanh, phủ dụ ôn tồn rồi thả ra, sau khi ông Thanh đã hứa trên giấy tờ không trở lại VNQT nữa.

Cũng trong ngày đó TT Tâm Châu di Vũng Tàu.

Lại tới âm mưu ám sát

Ngay hôm sau 1-3, lại một cuộc họp báo nữa. Lần này giật gân hơn HT Minh Thành và TT Đức Nghiệp leo liêng tố cáo TT Tâm Châu đã thuê người để ám sát cả 2 ông. H.T. Minh Thành đã thành thức yêu cầu Cảnh Sát Đô Thành bảo vệ.

Trong cuộc họp báo có các thành viên cầm gậy gộc gác cửa và bảo vệ TT Đức Nghiệp cho biết một điệp viên của ông nằm trong chùa Từ Quang mật báo việc Tâm Châu định ám sát 2 ông. Ông còn cho

biết tên kẻ được thuê ám sát là Uoc, ở đường Trần quang Khải, hay đi mobylette và một xe hơi Peugeot 203. Ngoài ra, trước đó 2 ngày ở chùa Từ Quang đã sắp sẵn các biếu ngữ đã dão H.T Minh Thành và đòi bầu lại hội đồng VHĐ khác.

Trong khi đó, TT Tâm Châu lánh mặt ở Vũng Tàu, và văn phòng của ông đã phô biến một thông cáo đề ngày 27-2 cho biết ông xin rút lui khỏi VNQT, mà xưa nay người ta vẫn cho là do ông kiểm soát hoàn toàn.

Còn ông N.C.Thanh, trong cuộc họp báo ngày 2-3 ở chùa T. Quang cho biết TT Tâm Châu mong muốn VNQT và Án Quang được thống nhất lại, tổ chức lễ Phật Đản chung ở VNQT vào tháng tư tới đây. Ông Thanh cũng đả kích việc lập hội chợ ở trong chùa.

Ngay hôm sau 3-3 Đức Nghiệp lại họp báo lần nữa, đề nói trắng ra: tất cả chỉ vì chuyện tiền nong!

Ông cho biết 50 tăng sĩ mà ông phải lo chạy gạo đang bị bỏ đói ở VNQT. Nếu ông Tâm Châu không giúp được tiền bạc thì thôi, đừng có phá. Minh cũng có tư sản người ta không nói, sao lại nói chuyện người ta? Người ta đi xin, mình cũng đi xin, sao lại xia vào chuyện người?

Đức Nghiệp cho biết chư tăng ở VNQT đã phải ăn cháo 3 ngày rồi, và ăn bánh mì cầm hơi. Mỗi tháng chùa cần 200 ngàn đồng để sống, vậy mà chỉ thu được 10 ngàn. Trước đây ông Tâm Châu vẫn kêu gọi các hội đoàn Phật tử đóng góp cho mỗi tháng 30 ngàn, rồi xuống 15 ngàn, nay thì hết rồi. TT Quảng Liêu cho mỗi tháng 100 ngàn của trường Bồ Đề thi ông Tâm Châu cũng bớt đi một nửa, chỉ gửi cho VNQT 50 ngàn thôi.

Do đó ông Đức Nghiệp tính mở hội chợ, hy vọng kiếm được 7 triệu. Với số tiền này ông sẽ cho vay lãi 3 phần, tiền đó để nuôi chư tăng.

Ông Đức Nghiệp than: «Ôi! thực tế phũ phàng quá mà!»

Và: «Người ta cứ sống chết mặc bay, tiền thay bỏ túi. Người ta xây chùa nở, đèn kia, chúng tôi có nói gì đâu. Năm nay chư tăng đói có ai ngó ngàng gì đâu? Tôi phải xoay xở lấy chứ?»

Cuộc tranh chấp đã đến mức không thể hàn gắn được, dù TT Tâm Giác chánh đại diện miền Vĩnh Nghiêm cố gắng hòa giải. Ngày 4 tháng 3 là ngày lễ Phật xuất gia, VNQT đóng cổng kín đáo, ai ra vào phải có giấy phép. Các Phật tử làm lễ ở chùa Vĩnh Nghiêm vừa tụng kinh theo khóa lễ, vừa xì xào bàn chuyện «các thầy tranh chấp». Khi họ kéo xuống VNQT cũng không được phép qua cổng.

Tại sao Đức Nghiệp chống Tâm Châu

Từ 1963 đến nay người ta vẫn biết rằng TT Đức Nghiệp là cánh tay mặt của TT Tâm Châu. Nay tại sao lại xảy ra cuộc tranh chấp đề 2 ông tự làm tan rã hàng ngũ của mình?

T.T Đức Nghiệp là một người nóng nảy và quá khích. Các Phật tử thân cận với ông cho biết như vậy. Từ năm 1960 ông đã nổi tiếng là một giáo sư Anh văn giỏi, và ông mở ngôi trường trung học Vạn Hạnh ở góc đường Hai bà Trưng, Yên Đỗ. Khi bùng nổ cuộc tranh đấu của Phật Giáo năm 1963 chính Đức Nghiệp là một cán bộ hăng hái xuất sắc. Ông dẫn đầu cuộc biểu tình của 200 tăng ni từ chùa Án Quang lèn chợ Bến Thành, cuộc biểu tình đầu tiên tổ chức tại Sài Gòn để phản đối vụ tàn sát ở Đài phát Thanh Huế. Khi Phật giáo truh đấu, ông thường đóng vai trò tiếp xúc với báo chí, nhất là các nhà báo ngoại quốc.

Nhược điểm của Đức Nghiệp là thuốc lá, và gần đây là rượu. Từ hơn 10 năm nay ông vẫn chuyên hút thuốc lá con mèo. Trước tết Tân Hợi một nhóm SV. Phật tử trong

Trong tiệm rượu có treo tấm bảng «cấm bán rượu mạnh cho người dưới 21 tuổi», một cậu bé còn bấm ra sửa định nay vào ngồi và bảo em nǚ chiếu đài :

— Cưng... cho qua một ly «uýt-ki». Em chiều dài sịu mệt :

— Bố cậu định làm cho tôi khô hay sao đây??

Cậu khách tình bơ :

— Có thê lát nữa qua sê làm em khô, nhưng bây giờ qua cần uống rượu trước đã...

khối VNQT đến gặp ông để xin tiền làm báo Xuân. Một SV. kể lại rằng khi gặp thầy, thì miệng thầy con thở ra mùi rượu. Thầy thường uống Martel hơn là Wisky. Khi SV. ngỏ ý xin tiền, TT Đức Nghiệp than rằng thầy hết tiền rồi, không thể trợ cấp làm báo Xuân được. Vừa lúc đó, thay khám phá ra trong ngăn bàn đã hết thuốc lá. Thầy sai một hầu cận đi mua. S.V. trên kề lại rằng TT Đức Nghiệp đã thò tay vào trong áo, lần tay rất lâu, mới rút ra 1 tờ giấy 500 mời nguyên chưa gấp. S.V. nay kết luận : « Chắc thầy có một xấp giấy 500 chưa gấp để trong áo, nhưng không tiện loi cǎ ra. »

Trong khi TTĐ. Nghiệp nóng nảy thì TT Tâm Châu vẫn được coi là rất mực khôn ngoan. Vì vậy, sau khi khối Phật giáo chia rẽ khi TT Tâm Châu rút lui vào hậu trường để Đức Nghiệp xuất đầu lò điện, bèn caphael các vị viện trưởng VHĐ hiền lành như Hòa Thượng Thiện Tường, Minh Thành.

Gần đây, TT Tâm Châu chỉ giữ chức chủ tịch hội PGTG phụng sự Xã Hội và chủ tịch một liên hội PG quốc tế mới lập ở Hà Thành hồi năm ngoái.

Nhưng người ta nhận thấy ông Tâm Châu đã phát triển được cơ sở PG TPPSXH rất nhiều, còn VHĐ ở VNQT thì bị ông bỏ rơi. Hiện nay ngôi chùa Từ Quang của TT Tâm Châu ở đường Phan Thành Giản đang được trùng tu lần thứ hai. Ngoài ra ông còn ngôi chùa Từ Quang nữa ở Vũng Tàu.

Hội PGTGPSXH thì có cơ sở nguy nga ở đường Lục Tỉnh, Chợ lớn. Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm ở đường Công Lý của TT Tâm Giác cũng xây cất nguy nga tráng lệ. Trong khi đó thì ngôi chùa chính ở VNQT vẫn chưa được xây dựng.

Gần đây các Phật tử thân cận cho biết TT Tâm Châu không bằng lòng với thành phần Viên hóa Đạo VNQT do HT Minh Thành đứng đầu. Có tin cho rằng TT Tâm Châu định tổ chức bầu lại VHĐ này và người được chỉ định thay thế HT Minh Thành sẽ là TT Nhật Minh hiện đang ở Phật Tích Tùng Lâm, ngôi chùa trên đường Saigon Vũng Tàu, ông này vốn là Tổng thư ký của UB Liên hiệp Bảo vệ Phật giáo

Thuần túy, 1 tờ chức do chính phủ Ngô dinh Diệm lập ra sau khi tấn công chùa bắt giam các nhà lãnh đạo Phật giáo (25-8-1963) Sự Nhật Minh gốc thuộc phái Cồ Sơn Mon, một tông phái lớn ở miền Nam VN.

Cuộc tranh chấp Tâm Châu - Đức Nghiệp bùng ra vì vụ hội chợ. Nhận thấy các hội chợ Đồng Tâm, Ký Nông Công Thương đều phát tài lớn, khối VNQT cũng dự tính mở hội chợ. Hai người cùng đứng tên xin phép một lượt. HT Minh Thành nhân danh VHĐ, còn TT Tâm Châu nhân danh tờ chức PGTGPSXH. Một nghị viên tỉnh Gia Định đã bị đồng viện tố cáo ăn không của TT Tâm Châu 2 triệu đồng để vận động xin giấy phép mở hội chợ dưới vùng Phú Thọ Hòa, Gia Định.

Trong khi đó thì HT Minh Thành đã xin được giấy phép trước, mở hội chợ ngay tại VNQT một địa điểm trung tâm Saigon, Chợ Lớn. Trong lúc TT Tâm Châu đi vắng không biết gì, thì TT Đức Nghiệp trao việc khai thác hội chợ cho 1 người gốc Tàu với một số tiền khoản. Có lẽ vì vậy ông Đức Nghiệp biết trước ông sẽ thâu nhận được 7 triệu bạc sau kỳ hội chợ này. Người ta cho rằng chủ Ba Tàu trên hy vọng sẽ thâu lời cờ 100 triệu nếu hội chợ được mở trong vòng 1 tuần lễ.

Khi T.T Tâm Châu biết chuyện trên ông đã tìm cách ngăn cản, lấy lý do chùa VNQT là nơi tôn nghiêm. Nhưng ông Đức Nghiệp là người nóng nảy, không chịu. Vì thế mà cuộc tranh chấp đã bùng nổ.

Đó là những nguyên nhân ngầm của cuộc tranh chấp theo sự đồn hỏi của chúng tôi. Cộng luận sẽ phê phán.

Cút

Cút đe 3.000đ. một cặp

Cút 3 ngày 200đ. một con

Và đủ loại.

Hồi 31-33 lô M (trên lầu) Cư Xá Kiến Thiết Vĩnh Hới.

Yêu chí lớn

Hôm qua, một chiến sĩ từ trận Hạ Lào trở về nghỉ phép, tới tòa soạn nói với Đầu Gối :

- Các anh là những thằng hèn nên ăn cút mà chết, các anh biết không ? Trong lúc anh em chưa tôi mắt xác ở tiền tuyến để bảo vệ các anh, các anh ở nhà, các anh tục nói phét, không những các anh không viết sự thực về những hi sinh đau đớn của chúng tôi, thi I bọn lưu manh đội lốt chùa binh tay sai của kẻ thù, còn ngang nhiên chửi chúng tôi là lính đánh thuê, chết là đáng đời, vậy mà các anh khiếp nhược, các anh yên lặng để chúng hành hành, các anh nên cắn lưỡi mà tự vẫn đi, và bảo làm gi cho những người bùi Lương tâm các anh để đâu ? Chúng tôi không yêu cầu « hận phượng phải ủng hộ tiền tuyến », chúng tôi ỉa vào sự ủng hộ của các anh, chúng tôi chỉ xin các anh cảm ơn miệng lại, vứt cha ngồi bùi đi, để yên cho chúng tôi chiến đấu. Phan Huân nó nói trên Tivi đúng là, chúng tôi thèm đê với các anh, nếu chúng tôi không làm một cái gì cho các anh hả dạ, mất gan, chúng tôi sẽ « ăn cút mà chết »...

Được lời như cối tần lồng, anh bạn chiến sĩ ra về, thở dài hàn hoan.

Nhưng làm cái gì đây, thưa các bạn ?



KHA TRẦN ÁC

cùn dể rách đớp đi, chứ có sạch sẽ nỗi gì. Vậy mà cũng được báo Đời đề cao thì quả có hơi mỉa mai. Thiên hạ thiếu gì người sạch. Chẳng hạn bà Cả Tề, người suốt đời hy sinh cho cách mạng, có thể gọi là người sạch lắm chứ.

Khi tôi sang thăm Dài Bắc, tôi có thấy một phong trào gọi là « hảo nhân hảo sự » đề cao những nhân vật tốt, những sự việc tốt. Người ta tổ chức cả những đám rước « hảo nhân » rất linh đình. Thiết tưởng báo Đời cũng nên theo gương đó, đặt cái mục « người sạch » thành mục thường xuyên trên báo Đời, mỗi tuần sẽ giới thiệu một người sạch, để khích lệ mọi người. Nếu quý báo muốn chơi sò, thì song song với mục « người sạch » quý báo đặt thêm một mục « người bẩn » để giới thiệu người nào bẩn nhất trong tuần, nhưng chỉ viết tên tắt thôi và nhất thiết không nói móc đời tư cá nhân.

N.T.H.

Kính gửi bà Chủ nhiệm báo Đời
Số chủ đề 35 người sạch tạm «được». Chỉ tiếc là có rất nhiều người « sạch » nổi tiếng mà báo Đời không đề cập tới, trong khi đó thì có những người khá le nhem, thiểu sạch sẽ, xin ông cứ đưa những bằng chứng ra, và tòa soạn sẵn sàng tổ chức một cuộc đối thoại tay đôi, mời ông Trần thúc Linh và ông tham dự cần nhất là ông cho biết tên thực chứ tố người khác là le nhem mà lại dấu tên thì e không được sạch sẽ lắm.

Còn bà Cả Tề thì Đầu Gối cũng nghe danh từ lâu Bà vẫn được xưng tụng là người chị của cách mạng. Đề Đầu Gối tim hiểu rồi sẽ giờ

thiệu bà, nếu bà quả là người sạch. Nói lời bà Cả Tề, Đầu Gối sực nhớ một giai thoại về vụ Tony Oánh lấy Thẩm thủy Hằng.

Một buổi sáng xuân, Tony Oánh cầm một cái thiệp mời tới bà Cả Tề năn nỉ rằng :

- Thưa chị, em sắp lấy vợ, lấy người đẹp Bình dương, TT Hằng. Em muốn mời TTH Thiệu ăn bữa tiệc chia vui với em, em sợ em mời thì ông ấy không tới. Vậy em nhờ chị đưa dùm cái thiệp mời và nói dùm em một câu, chị nói thì thế nào ông Thiệu cũng tới. Trăm sự nhờ chị.

Bà Cả Tề sững sờ bà ôn tồn vỗ về Tony Oánh :

- Em ơi ! em lần thầm mắt rồi. Chị biết là ông Tổng thống chả đời nào dự đám cưới em với TTH, mà dù ông ấy có dự, thì em cũng chẳng thơm lây, hạnh phúc của em cũng chẳng vì thế mà lâu dài tốt đẹp hơn. Chỉ mua thêm trò cười cho thiên hạ là đằng khác. Em lấy một nghệ sĩ, một nghệ sĩ đã ly dị chồng. Vậy thi em cũng nên có chút đảnh tinh thần nghệ sĩ, có cần tổ chức cưới xin linh đình làm gì. Vậy mà, em lại đòi mời Tổng thống, em điên à...»

Không biết giai thoại trên có thực hay không. Nếu có thực, thì quả là chuyện đáng khóc, cho các chính khách của ta. Đầu Gối vốn vẫn có cảm tình với ông Oánh và Thẩm thủy Hằng, nhưng nghe chuyện nay, Đầu Gối giận Tony Oánh thàm gan tim mật, không ngờ ông Oánh lại cù lần đến thế.

Còn đề nghị thêm trên báo Đời một mục thường xuyên giới thiệu (Xem tiếp trang 53)

phi cơ lên thẳng: CHÌA KHÓA Ở MẶT TRẬN HÀ LÀO



► MAI PHƯƠNG

KHÈ SANH... THÁNG 2-71.

Phi trường Khè Sanh hoạt động náo nhiệt hơn cả phi trường quốc tế Kennedy ở Nha Trang: Có tới gần 3000 vụ lên xuống trong ngày tại hệ thống bãi đáp quanh các sườn đồi thấp dưới chân Bộ chỉ huy Tiều phong nhẹ ở đây. Phi đạo ngắn cho vận tải cơ nằm trên sườn đồi được cào phẳng xuống thung lũng cạnh căn cứ Khè Sanh kỳ cựu của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Hai vị trí này nằm đối chiếu hai bên con đường số 9.

Đứng trên đỉnh đồi Bộ Chỉ huy nhẹ có thể nhìn bao quát toàn vùng và rồi thốt nhiên 5 phút sau mây mù lòa xuống, tầm mắt chỉ còn nhận thấy những trụ vòi tuyết giăng cao trên nóc ngọn lều bên cạnh. Mây mù, một thứ ông tướng mùa đông hỗ trợ cho Cộng quân tại Hà Lào, là trở ngại nặng. Nhưng số phi công ít ỏi của Biệt đoàn Tiều phong trực thăng VN từ Sư đoàn 1 Không quân ở Đà Nẵng ra đây bất chấp. Mặc dù bờ ngực với địa thế đầy các cao đỉnh Trường Sơn ở mặt trận này, tài xế trực thăng VN tiền phong kiên nhẫn lượn vòng theo các đường quanh co của con đường số 9, bọc lấy các đỉnh núi và ven theo rìa các đầm mặn để di chuyển hàng ngày suốt từ 7 giờ sáng tinh sương cát cánh ở lưng đồi Pháo Hồng cho đến chiều tối đánh một cuộc dài từ Khè Sanh về lại Đông Hà.

Phi cơ OH và Cesna của không quân VN từ khởi đầu chiến dịch vẫn đi ném truyền đơn đều đặn trên

vùng địch vượt xa hẳn vùng hoạt động của bộ binh. Trong gian nhà gỗ của Phòng Báo chí Bộ Tư lệnh Đồng Hà, Đại úy Cường ngồi đếm lại số gói truyền đơn sấp dem gửi cho cán binh bộ đội quân khu 4 và mặt trận B2 BV đã mô tả chuyến bay hàng ngày của anh: «Chúng tôi vừa bay thẳng vừa giật trai sang bên vừa đổi cao độ. Không bao giờ giữ một đường thẳng dù bay cao 2, 3s». Vào đầu chiến dịch, hàng ngày có lối 120.000 tấm truyền đơn được ném xuống Hà Lào từ đường số 9 lên giáp vùng phi quân sự kéo dài.

Không phận của chiến trường đường số 9 đã khô, địa thế núi non và thời tiết u ám càng học búa hơn. Ở chiến trường Cam bốt, trên trực thăng bay từ Neak Luong về Cần Thơ, qua khơi Long Xuyên gần đến Bình Thuận còn có «lè» trông thấy núi Sam ở biên giới Châu Đốc về một đường cong ở chân trời. Tại vùng núi Cà Lu ở giữa đường bay Đồng Hà — Khè Sanh, ở trực thăng nhìn xuống một bên là thung lũng sâu thẳm mây bay ngang, ngoảnh sang bên kia thấy sườn núi cheo leo sừng sững mà trực thăng nghiêng mình vươn mãi lên. Tầm mắt trông xa thấu qua hai lỉnh trên trời miền Tây và Kampuchea ở đây thu lại chỉ còn trong vòng hai thung lũng.

Tại chiến trường Hà Lào, cả môt đại đội phi cơ được Mỹ huy động yểm trợ cho 16.000 Việt quân tiến vào giữa rừng rậm và núi thẳm của vùng rìa quạt, B52 và khu trực oanh tạc cơ Phantom F4 bay

từ 308 đến 400 phi xe mỗi ngày. Còn các khinh điểu thì đủ loại: trực thăng OH quan sát lượn vòng các vị trí công quân cho các Cobra vồ trang xá súng máy và bắn rốc két xuống mục tiêu; các chuyên sâk gọn gàng chuyên quân và tài thương; chinook nặng nề thô kệch chuyên khí giới và đạn dược tiếp tế...

Lối 10 trực thăng Mỹ bị hạ trung bình mỗi ngày vì các ô kiến lừa 37 ly của cộng quân. Đó là ước lượng của đầu phong viên Mỹ nằm dài ở press camp trong phi trường Ai Tử. Phi hành đoàn thường được cứu thoát dày đặc và các phi cơ được nhắc bỗng dem về bên này biên giới sửa chữa rồi lại cất cánh nữa. Việc loan báo quyết định ném vào toán cưa các phi hành đoàn hạ chân xuống đất Lào làm cho các xú công sản nhao lén tổ lính bộ Mỹ tham chiến thuật ra chỉ chánh thức hóa một thực tế cũ kỹ. Các toán này được ném xuống ngay từ đầu chiến dịch nhưng chỉ ở những vùng thai bay Mỹ gặp nạn thôi. Chiếc trực thăng VN đầu tiên ngộ nạn trên đất Lào với 2 ông Tà và 5 phong viên trong số có anh Tú Kế đang yêu của Phòng báo chí Quân đoàn 1 không nhận được sự giúp đỡ này. Cho đến nay Tòa Đại sứ Nhật vẫn năn nỉ Tổng cục Chính trị giúp đỡ tìm cho được xác anh chàng Shimamoto để tiện việc đòi bồi thường cho vợ con anh ta.

Các toán này có khi được ngụy trang như một đơn vị Bắc Việt với y phục, ngôn ngữ và trang bị tương tự để dễ đánh lén sòng với các toán quân BY lẩn mò lùng bắt phi công rơi xuống hay phục kích. Quân đội ta cũng có những đơn vị loại này dường như thuộc quyền phòng 7 và họ từng thi hành nhiều sứ mang hiềm nghèo không tên tuổi.

Có từ 1000 tới 1300 phi xe trực thăng hàng ngày trong chiến dịch. Các con số thiệt hại chính thức công bố không bao hàm các trực thăng bị rơi và cứu chữa được. Ký giả Michel Parks kể lại các phi công Mỹ ước lượng có tới một phần ba hạm đội 500 chiếc trực thăng ở mặt trận này lâm vào trường hợp trên. Tiêu chuẩn của bộ tư lệnh yểm trợ Mỹ là «chiếc nào không bị phá hủy không kè là bị bắn hạ». Họ e ngại công bố đầy đủ chi tiết về số trực thăng bị trúng đạn có thể giúp ích cho tình báo đối phương.

Chiến đấu cơ và B52 được lệnh ráo riết triệt hạ các ô kiến lừa cộng quân này mà đa số là súng tự động từ 37ly đến 52ly được che dấu kỹ trong lối từ 400 đến 800 vị trí trong toàn vùng. Các ô này nguy hiểm nhất cho phi cơ bay cao và nhanh còn trực thăng triệt để áp dụng chiến thuật bay thấp chỉ thiệt hại nhẹ. Cứ bay thấp là ngọn cây và lười theo các dốc núi, và một cái đã ào ngang mặt máy «đồng chí xạ thủ phòng không rồi, làm sao kịp điều chỉnh máy ngắm».

Nhưng hiềm nghèo nhất cho trực thăng là lúc rơi các bãi đáp «nóng» để hạ quân hay tiếp tế vì lúc đó khó thể bay thoát đạn kíp mà địch quân thì bám sát các bãi đáp như đỉa đói, thông thường quân bộ binh «lực soái» mà Mỹ gọi là «Pathfinders» sục sạo các vùng bãi đáp trước để bão dãm mức an toàn

và việc điều hành các hệ thống lèn xuống hàng bón, liên lạc nhưng trong Lam Sơn 719, vì không xài bộ binh Mỹ nên các anh pathfinders này chỉ có thể ngồi ngay trên trực thăng. Có một số trung đội bộ binh VN được huấn luyện để làm pathfinders nhưng vì không đủ thời gian 5 tuần tập luyện nên cuối cùng không dùng đến.

Phi công O'Dwyer ngồi ngáp dài trong phòng lái chiếc UH1 trên bãi đáp ven bộ Tư lệnh nhẹ Tiều phong ở Khe Sanh kể lại: «Hai tuần qua tôi trúng đạn 27 lần và phải hạ xuống 1 lần. Lần đó tôi phải nhảy khỏi phi cơ nhưng họ lại đem nó về chữa lại được». Một phi công khác thuộc Sư đoàn Dù 101 kể lại phi cơ anh bị 31 lỗ đạn vi anh đi qua một ô phòng không non 90 giây. Thường thường họ hạ cánh ngay sau khi trúng đạn để kiểm soát chỗ thiệt hại. Hầu hết lại bay lên và vọt về hậu cứ. Chiếc nào không lên lại được đã có những trực thăng không lõi tới đón về. Còn phi hành đoàn thì đã có các trực thăng bạn đáp xuống ngay cạnh bốc lõi.

Vẫn chuyện Cố vấn Mỹ không được đi theo các đơn vị liên hệ vào đất Lào đã làm cho việc liên lạc giữa bộ binh với hỏa lực yểm trợ của trực thăng hay oanh tạc cơ Mỹ trên trời bị kém sút.

Chiến đấu cơ không thể ném bom đúng nơi họ thấy mục tiêu: họ cần có chỉ dẫn chi tiết từ dưới đất lên hay từ các quan sát cơ và phi cơ Mỹ ở đây bị thiếu hổn việc phụ lực này.

Đó là hoàn cảnh đã đưa anh trung sĩ Fujii bị rơi xuống vị trí tiểu đoàn 39 BĐQ trở nên một anh hùng được cả tây bộ Hạ uy Di di đón mừng khi anh ta về quê dưỡng thương tuần này. Khi rơi xuống với tiểu đoàn 30, anh đã trám đúng lỗ hỏng trong đường giây liên lạc giữa BĐQ dưới đất và hỏa lực trên trời của mấy anh da đỏ để mở được đường thoát an toàn cho quân bạn.

Tuy thắng của sư đoàn 101 dù Mỹ lếu nghêu trên các bãi đáp Khe Sanh chiếc nào cũng có những khẩu hiệu phản chiến nhẹ nhợt sơn tó hai bên cửa phòng lái. Cùng tiến lên miền Bắc VNCH, lính Mỹ coi bộ không vui vẻ đánh giặc lắm. Tỷ lệ hút cần sa và ma túy cao nhất kể từ đèo Hải Vân ra vùng phi quân sự. Quả thật là sinh cảnh của họ ở đây buồn quá mà địa thế thì quá hùng tráng khiến anh GI càng hip pi hơn. Thỉnh thoảng lại có những anh phi công Mỹ râu tóc rậm rì. Một anh da đỏ gói đầu lên cảng chiếc UH1B chỉ một tèn râu quai nón «Tôi nó ở Hải quân biệt phái sang nên đeo râu lip. Từ khi ông đế đốc Zumwalt dân chủ hóa hải quân Mỹ thì ui nó sướng thật» Mỹ mà cũng kêu thiếu dân chủ ôn ào quá. Chiến tranh mà bạn!

Trên đệm chiếc ghế da phòng đợi ở phi cầu quân sự Đà Nẵng mà các anh phong viên Mit có quyền ngồi chờ một chỗ trống từ trưa đến 10 giờ tối để vùi về Saigon, không hết GI Ai nào đã tò một đồng chữ tiếng Anh mực nguyên tử đen leon;

«Khi nào sức mạnh tình yêu vượt qua tình yêu sức mạnh, lúc đó sẽ có hòa bình».

MAI PHƯƠNG

Trong thực tế cuộc đánh nhau khốc liệt tại Hà Lào vẫn làm cho mọi người chưa hết băn khoăn, tự hỏi: cuộc chiến này có phải là trận kết thúc chiến tranh Đông dương hay không? Trận chiến này có làm cho cuộc chiến tàn lụi như Tổng thống Thiệu tiên liệu hay không? Trận chiến này liệu có giúp cho chương trình rút quân của Mỹ khỏi Việt nam được êm thầm hay ngược lại người Mỹ sẽ phải dè quân lại Việt Nam dài dài nữa? Trận chiến này có phải là Mỹ muốn vượt bắc các giải pháp của Nga về Á châu để tiến lại gần với Trung cộng hay không? Trận chiến này có phải là âm mưu của Mỹ muốn thí quân Việt để thực hiện một vài mục tiêu chính trị nào hay không? Trận chiến này phải chăng để buộc Bắc Việt phải thí mạng những đại đơn vị của họ còn tại miền nam Đông dương, nên đành dè cho quân Việt thất thế về chiến thuật ban đầu hay không?....

Thật quá nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng vẫn chưa kết, dư luận còn đầy xa hơn nữa là ước đoán rằng với đà tiến quân vào Lào, một ngày gần đây quân Việt sẽ Bắc Tiến. Bắc tiến về chiến lược là đánh thẳng xuống đầu Bắc Việt tại Hà Nội, Bắc tiến chiến thuật là dồn bộ lên một phản đòn của Bắc Việt về phương nam.

Chưa hết lo ngại cho số phận của trận chiến tại Lào, người ta lại lo ngại cho số phận của một cuộc Bắc tiến. Quả là chiến tranh Việt Nam này nhiều phức tạp gay go. Phức tạp gay go vì cuộc chiến tại đây được đan kết nén bằng nhiều bàn tay độc hiểm của hầu như tất cả các thế lực quốc tế, không một thế lực quốc tế nào nào có thể chủ động hoàn toàn được cuộc chiến này. Thế lực nào năm được nhiều ưu thế (trừ thế không phải chỉ trong phạm vi Việt Nam, mà là ưu thế khắp nơi trên thế giới) mới có thể dùng những ưu thế đó để lôi kéo cuộc chiến Việt Nam vào đúng chiến lược của họ được.

Chính vì vậy mà cuộc chiến Việt Nam bị nằm trong tình trạng ngắc ngứ, tiến quân đánh vào chỗ quyết thắng rồi mà vẫn không dám thắng. Nếu bit được con đường tiếp tế của Bắc Việt ở Hà Lào thì đúng là cuộc chiến tranh tại miền Nam Đông Dương này phải tàn lụi. Quân Việt lấy đó là đổi trọng chính của mình, nhưng người Mỹ thì không cho đó là đổi trọng chính, đổi tướng của họ trước sau vẫn là Trung Cộng và Nga Xô.

Họ đồng ý đánh vào Lào, vì đánh vào Lào là Mỹ bỏ rơi kế hoạch của Nga, lôi Trung cộng vào cuộc (chúng tôi đã trình bày ở những số trước). Nhưng nếu tốc thắng được mặt trận ở Lào thì còn làm sao lôi được Trung cộng đến gần Mỹ nữa, thế nên đổi với Mỹ thì đánh cứ đánh, nhưng thắng thì chia được thắng. Lính Việt cứ được quyền chết anh dũng tại chiến trường Lào, hoặc nói khác quan Việt có cơ hội chứng tỏ khả năng chiến đấu cao độ của mình, nhưng thắng theo như trước định của người Việt thì chia.

Khi quân Việt đánh vào Lào, một sự kiện không thể chối được là vài trò của Trung cộng đối với Bắc Việt nói bét, thế là mục tiêu chính trị của Mỹ về mặt trận Lào đã đạt được. Chính vì vậy mà giới lãnh đạo Mỹ không ngớt ca tụng cuộc chiến đó thành công và đạt đúng mục tiêu.

Nhưng nếu quân đội Việt Nam bảo thủ được toàn vùng Hà Lào bit kín đường tiếp tế của Bắc Việt và phương Nam thì chiến tranh ở đây phải tàn lụi, như vậy thì mục tiêu chính trị của Mỹ đối với Trung Cộng lại trở thành không đạt được. Hoặc quân đội Việt Nam thất bại hoàn toàn tại Hà Lào thì

mục tiêu lôi Tàu vào cuộc của Mỹ bị hỏng. Thế nên thái độ bị quan hay lạc quan về trận chiến tại Lào hiện nay đều trái hết, bình tĩnh vẫn hơn. Phải bình tĩnh hơn hết, chúng tôi muốn nói là những người đang cầm vận mạng quân đội cả bên này lẫn bên kia, đừng có tưởng mình đang nắm trong tay phần thắng rồi thí quân vô ích. Đánh là để nhằm mục tiêu chính trị chứ không phải là mục tiêu quân sự, đó mới thật là những nhà quân sự nắm trong tay phần thắng cuối cùng.

TRƯỜNG CHINH LÃNH TỤ BẮC VIỆT THÀN TÀU BẮT ĐẦU HÀNH SỰ

Trường Chinh nguyên tổng bí thư Đảng CS miền Bắc, từ trước tới nay được xem như người trung thành với đường lối của Mao trạch Đông nhất, sau bao năm thất thế, nay đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc thâu đoạt quyền lãnh đạo Bắc Việt.

Sau khi hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất đậm máu theo đúng tôn chỉ của Mao Trạch Đông, Trường Chinh đã bị phe thân Nga được sự che chở của ông Hồ Chí Minh đưa ra làm con bài thí để xin lỗi đồng bào và đảng viên Cộng

nhân Nga là ông Hồ đã chết, dù phe thân Nga vẫn có ưu thế trong giới lãnh đạo Bắc Việt họ vừa điều khiển chiến trường với điều khiển hội nghị, nhưng vì Bắc Việt nắm sát nách Tàu nên phe thân Nga không thể lẩn được phe thân Tàu, mà chỉ có thể lẩn sau khi Mỹ ngưng oanh tạc Bắc Việt, chiến tranh kỹ thuật của Nga không còn đất xá ở miền Bắc, phe thân Tàu có dịp tấn công phe thân Nga và cho rằng chiến tranh kiêu ngạo đã thất bại, chỉ có chiến tranh Cách mạng của Tàu mới đúng.

Sau gần một năm hội nghị Ba Lê mở ra, phe thân Tàu bắt đầu hoạt động mạnh, nhưng phe thân Nga vẫn còn nhiều ưu thế ở cấp lãnh đạo, phe thân Tàu nắm các cơ sở hạ tầng như là cán bộ gốc nông dân miền Bắc. Cho tới nay nghĩa là lực lượng vũ trang Việt Nam mở cuộc tấn công vào Lào, Trường Chinh mới chính thức xuất hiện đề hoạt động.

Trước đó có tin đồn rằng Trường Chinh đi Đông Đức chữa bệnh ung thư rồi Trường Chinh đã chết, nhưng mới đây ngày 23-2-71, Trường Chinh chủ tọa phiên nhóm của ủy ban thường vụ Quốc hội Bắc Việt, đề bàn về việc triệu tập kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Bắc Việt khóa 3. Đồng thời tin tức đưa ra làm con bài thí để xin lỗi đồng bào và đảng viên Cộng

nhân cho biết tháng 4 năm 71 này Bắc Việt sẽ bầu lại Quốc hội.

TỪ CHIẾN CUỘC HẠ LÀO ĐẾN BẮC TIẾN



LY ĐẠI NGUYỄN

Sản Bắc Việt, chức Tổng bí thư Đảng bị mất đề nhường cho Lê Duẩn một người thân Nga, rồi về giữ chức Chủ tịch Quốc hội hữu danh vô thực Miền Bắc.

Trong suốt cuộc chiến tranh VN, Tí- Chinh thường lén tiếng chỉ trích cánh thân Nga là đã xa lìa chủ thuyết chiến tranh. Cách mạng đề phiếu lưu vào con đường chiến tranh kỹ thuật. Nhưng chiến tranh kỹ thuật là sản phẩm của Nga mà cánh thân Nga nhờ được sự che chở của ông Hồ đã không cần đêm xia tối ý kiến của Trường Chinh. Những trong lãnh tham

Trường Chinh như Nguyễn Chí Thanh lần lần bị loại bỏ. Chính vì vậy mà giới lãnh đạo Mỹ không ngớt ca tụng cuộc chiến đó thành công và đạt đúng mục tiêu.

Nhưng nếu quân đội Việt Nam bảo thủ được toàn vùng Hà Lào bit kín đường tiếp tế của Bắc Việt và phương Nam thì chiến tranh ở đây phải tàn lụi, như vậy thì mục tiêu chính trị của Mỹ đối với Trung Cộng lại trở thành không đạt được. Hoặc quân đội Việt Nam thất bại hoàn toàn tại Hà Lào thì

sự kiện trên đã cho thấy, Trường Chinh đang vận động nhòi cuộc thay vị đòi ngôi một cách hợp pháp tại Bắc Việt. Ngày 7 của tháng 3 năm 71 mà Trường Chinh không thấy phe thân Tàu chiếm được đa số phiếu trong Quốc hội để thay đổi những người cầm đầu chính phủ Miền Bắc thì ông phải chờ tới kỳ bầu cử tháng Tư sắp tới mới ra tay.

Thật là một điều mỉa mai trong việc thâu đoạt quyền hành của thế giới Cộng sản. Từ trước tới nay giới lãnh đạo muôn có quyền hành thi phái nào được các cơ cấu chính trong Đảng đồng ý. Trường Chinh đã dùng đề phương tiện của chế độ dân chủ để thâu đoạt quyền hành, cái đó mới thật là ngược đời.

Nhưng xét cho cùng, cuộc thâu đoạt quyền hành miền Bắc kỳ này của phe thân Tàu, nó không chỉ thuộc phạm vi nội bộ, nó còn tương quan tới nhiều vấn đề nhất là với Mỹ và các nước dân chủ. Hiện nay phe thân Tàu rất có thể dù có lượng đề đoạt quyền hành bằng chính biến. Nhưng để

bên một lầu Mỹ dàn mịt, bằng cách dồn bộ chớp nhoáng xuống Sơn Tây. Hơn nữa chiến tranh mỗi ngày một tiến sát nách Bắc Việt thêm, nếu một cuộc chiến biển nổ ra thì Bắc Việt hẳn làm mồi ngon cho VNCH rồi.

Chính vì vậy mà phe thân Tàu đã dùng phương pháp đảo chính bằng phương tiện pháp lý, để làm cho thế giới tự do hết bê thùa cơ đánh úp. Có lẽ chính vì biết được rằng Trường Chinh và Tàu đang quyết tâm dành quyền lãnh đạo trọn vẹn Bắc Việt, nên phía bên này mới phóng tin ra là sẽ Bắc tiến, lại Bắc tiến vào khoảng tháng 5, tháng 6/71, có nghĩa là đúng lúc mà Quốc hội mới của Bắc Việt thành tựu và thực hiện một cuộc thay đổi các người lãnh đạo thân Nga bằng những người lãnh đạo thân Tàu.

Đích thật, nếu Tàu và Mỹ đã đạt tới một sự thỏa hiệp nào đó về cuộc sống chung hòa bình thì việc đổi giới lãnh đạo Bắc Việt từ tay Nga sang tay Tàu là một điều thuận lý. Nhưng hiện nay thì Tàu Mỹ chỉ mới tạo được tư thế đến gần nhau thôi, chưa đi đến những thỏa hiệp cụ thể, nên Mỹ không thể để cho phe thân Nga thất thế ngay tại Bắc Việt được. Mỹ phải cố tạo áp lực để phe thân Tàu không thể nắm quyền kiểm soát Bắc Việt, vì biết đâu chẳng do sự thắng thế đó mà Tàu không yêu sách Mỹ nhiều hơn.

Tàu sẽ làm chủ được Bắc Việt, nhưng trước đó Tàu phải cùng Mỹ sống chung hòa bình đã.

BẮC TIẾN HAY LÀ ÁP LỰC

Trong cuộc ký kết hiệp thương giữa Tàu Nhật, Châu Á Lai thủ tướng Trung cộng đã chính thức cho thế giới nhất là Mỹ biết, Trung cộng không có ý định đưa quân xuống Bắc Việt. Như vậy thì dù cho VNCH có dồn bộ vào Bắc Việt Trung cộng cũng chẳng dại gì tràn quân xuống Đông dương, vì hành động như vậy có nghĩa là Trung cộng chấp nhận một cuộc chiến tranh đại quy mô với Mỹ. Chính vì thế đó mà người ta cho rằng VNCH đã có điều kiện cần thiết để Bắc tiến rồi.

Nhưng Bắc tiến thắng hay bại về phía VNCH thì chiến tranh Việt Nam cũng kết thúc, mà sự kết thúc đó như đã trình bày không phải là đổi tượng của Mỹ, đổi tượng của Mỹ trước sau gì cũng nhằm vào Trung Cộng và Nga xô.

Vậy Bắc tiến với dự định của Mỹ chỉ nhằm làm cho việc thâu đoạt quyền hành của Trung Cộng tại miền Bắc không thành tựu trong lúc Mỹ chưa biết chắc, chưa nắm vững được Trung cộng đã thỏa thuận với họ được điều gì mà thôi.

Nếu cuộc Bắc tiến có tính cách chiến thuật, tức là giới hạn không gian và thời gian mà xảy ra trước tháng 4 này thì có nghĩa là Mỹ và Trung cộng chưa có được một thỏa hiệp ngầm nào với nhau. Mỹ muốn phá kế hoạch đoạt quyền kiểm soát Bắc Việt của Tàu bằng con đường hợp pháp, như là tung phế kế hoạch đoạt quyền Bắc Việt của Tàu bằng đường lối chính biến qua vụ đồ bộ Sơn tây.

Nếu cuộc độ bộ Bắc Việt có tính cách chiến lược, nghĩa là đồ bộ thắng vào Hà Nội, khi mà Tàu mới đoạt quyền được ở Bắc Việt bằng đường lối hợp pháp vào tháng 5, 6, 7 sắp tới, thì đó là một quyết định anh thưa dù với Trung cộng tôi. Nhưng chúng ta chẳng dám chắc là Mỹ sẽ hành động như vậy, và cũng đừng với tin là sự việc không xảy ra.



SỰ BẢN LOẠN CỦA SINH VIÊN TÊN



So với những người bạn cùng lứa tuổi phải bỏ học cầm súng lối sinh thì giới sinh viên vẫn còn được coi là lớp thanh niên may mắn, may mắn vì mạng sống đỡ bị đe dọa, vì không phải cực khổ, vì được tiếp tục sự học vấn. Tuy nhiên không phải họ không có những nỗi khổ riêng. Chúng tôi sẽ nêu ra những cái bẩn chính của giới sinh viên ngày nay, những cái bẩn gần như vô phương cứu chữa !

Cái bẩn thứ nhất là chính sự học vẫn mà họ đang theo đuổi, hoặc « bị » theo đuổi. Sự học của họ đã bị loạn ngay từ những năm trung học và lèn đến đại học thì vẫn không hen gì. Họ vẫn tiếp tục lối học từ chường mà cái linh thần, cái linh hồn của đại học là sự sáng tạo chứ không phải là tinh thần bô nhai lại !

Sở dĩ có tình trạng này là vì nền đại học của ta không cung cấp nổi những tài liệu những sách giáo khoa bằng tiếng Việt. Sách vở bằng ngoại ngữ thường đối có đủ thi sinh viên đa số lại quá kém về ngoại ngữ. Cộng đường họ đành phải quay về với những trang «ена» cũ kỹ của các vị thầy khả kính của họ. Trên thực tế kẽ nào «tung» hết của của thầy cũng là hay làm rồi chứ đừng nói đến đọc thêm được tài liệu về môn mình học !

Sinh viên cũng không được giáo sư hổng dẫn khuyến khích đọc tài liệu hoặc tổ chức thành những

nhóm dịch tài liệu. Đa số giáo sư không có thiện chí hoặc không có sáng kiến. Có lẽ vì sinh kế nên giáo sư mới có thái độ « sống chết mặc bay » này chẳng ?

Kết quả là sinh viên đi học không thấy say sưa không thấy mè, đa số học chỉ để được hoàn dịch chứ không phải đi học với mục đích chính để đào sâu kiến thức !

Đó là chưa kể phương tiện, trường ốc để học hỏi. Các cơ sở đại học VN không có một khung cảnh hấp dẫn cho sinh viên. Những đại học ngoại quốc thường được thiết lập ở những vùng ngoại ô yên tĩnh, với hoa lá cây cỏ, trung sở thi rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như thư viện, phòng thí nghiệm, phòng chiếu bóng, sân thể thao v.v. Nhưng VN là một nước chiến tranh, và nghèo, có được thử trường sở này chỉ là truyện thần tiên !

Cái bẩn thứ hai là bẩn sinh lý. Sinh viên là lớp tuổi khoảng từ 20 đến 30 hoặc hơn, lớp tuổi mà vẫn đề tinh due, vẫn đề yêu đương đóng một vai trò quan trọng và ảnh hưởng mãnh liệt đến sự học của họ. Sự đòi hỏi xác thịt, sự đòi hỏi phái được thỏa mãn về tình cảm luôn luôn thúc đẩy họ «cõng quít, miết mai, bối rối bồi hồi». Nhưng nếu ta làm 1 cuộc điều tra ta sẽ thấy số sinh viên có bạn gái, có bồ, có người yêu rất ít. Kai không có chất ướt ái bay bướm làm chất xúc tác thi cái hàng say

học hỏi của họ giảm đi một phần nếu không nói là giảm đi rất nhiều. Lý do chính gây ra tình trạng « mồ côi » đào này có lẽ là lý do tài chính, không có tiền thi làm sao yểm trợ cho một cuộc tình mà một cuộc tình thi vốn nó đã đòi hỏi phải có đủ «engagement» để «địa» chẳng khác nào cuộc chiến VN hút đó là ! Không có đào, họ đành phải lấp đầy khoảng trống, khoang cổ đơn sau những giờ mai miết với sách vở bằng cách hút thuốc lá, uống cà phê, tụ tập đấu hót hoặc xoay tiền chơi điểm hoặc bi đát hơn có một số nhảy vào vòng hút cần sa hoặc nha phiến (đu chỉ là thiểu số) ! Về phía những nữ sinh viên cũng không hơn vì lý do xã hội, gia đình, luân lý, tôn giáo nên đa số cũng «anh hùng» sinh lý và kết quả họ là những «ba sò», «cò sò» vừa đi vừa đi học, it có dam phá rào đi trót ái cung những bạn đồng học khác phải vốn «bốn mươi solo» !

Khi họ đã làm vào ngõ bi sinh lý đó lẽ ra như sinh viên ở nhiều quốc gia khác đã có thể tìm một lối thoát bằng cách chơi thể thao như túc cầu, bóng rổ, quần vợt, bơi lội, hoặc tham gia vào các club kinh nghệ, điện ảnh v.v... nhưng ở VN đa số sinh viên không thoát ra khỏi những cửa ngõ này. Vì vậy họ đi học với một tâm hồn khô hoang sa mạc, với một thể xác oặt eo, yếu đuối và bẩn sinh lý và cũng

Cái thân thể gồm «dàn minh và tử chi» này của họ lẽ ra nó loạn

lèo ngẫu như vậy thi phải được bởi bỗng những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng thi da số SV Giáo chỉ ăn rất đói. Nói rằng họ ăn đói là có vẻ quá bi đát nhưng thực sự số lượng thức ăn của một người VN trung bình nói chung và của sinh viên nói riêng quả thật là kiêm trước, quả thật là mồi !

Những ngày hè đê «lâm lại» tinh bắn làm lại thể xác sau những kỳ học gạo mờ mắt, đứt thần kinh thi họ lại phải nhào vào các quán trường để rồi lại thức khuya dậy sớm đi bài và học những bài học về súng ống, về kỹ thuật giết nhau khó khăn hơn cả chất khô của «cua cát», hay của chính tâm hồn bẩn loạn của họ !

Sinh viên đã từng xuống đường về ván để quân sự học đường, lấy ý do là không cần thiết vì một là để cho họ học ra học hai là bắt họ di lính chứ vừa đi học vừa di lính mửa chừng xuân không di tại đâu nhưng chính phủ thi vẫn tính bơ và giữ vững lập trường «nhà ta ta cứ xây, đường ta ta cứ đi, ruộng ta ta cứ cày» ! Cho đến nay một niên học SV vẫn phải tụng «kinh đại học» và «kinh kakia» cùng một lúc. Vấn phò râu cào, toát mồ hôi lạnh.

Cái bẩn thứ ba là công trường Bộ Bình Thủ Đức, Quang Trung, Đồng Đế ám ảnh họ từng giờ từng phút như hình ảnh của một «địa ngục» mòn. Họ học trong tình trạng luôn luôn bị đe dọa bởi ván đe quân địch, ván đe lính tráng. Họ như một kẻ đi giây dưới lầu vực thăm. Họ biết rõ là chỉ hụt một bước là họ sẽ phải hoặc nói một cách có vẻ yêu nước thương nom là sẽ «được» khoác áo rồng, đeo ba lô, đội nón sắt ác è tại các quán trường và sau đó bị hoặc được tung ra các chiến trường liều, các chiến trường không an toàn như sân, hố bùn cỏ đại học !

Họ học trong hòi hộp, gày cắn như thế nên tinh thần sa sút khùng thiếp. Vì cố phải học chào đỗ để trốn phái đi lính, ngày nào hay gay ay (sự thực không chối cãi) nên có SV đã học quên trời đất, ông thuốc thử để ngôn hết của a kết quả là mất trí, là trở thành tên thành khùng. Ma điên hay hung thi cũng hết học cũng hết cả linh !

(Xem tiếp trang 53)

ĐÒI LÂM CÀM

□ LANG BANG suut tầm □

Bao giờ các nhà lãnh đạo VN có quăng mắt?

Ông Kissinger, phụ tá an ninh quốc gia của TT Nixon vừa làm việc như diễn đê thực hiện một bản tường trình dài lòng thông về chính sách đối ngoại rộng lớn của TT Nixon. Ông đã phải uống cà phê lu bù, thức khuya đến thăm quặng cả mắt. Để chứng tỏ sự hết mình của ông, ông phát ngôn «Tôi không lo ngại với những quặng thâm dưới mắt».

Trong khi VN lên sao đều đều thì...

Tham mưu trưởng lực quân HK tướng Westmoreland đã khuyên cáo giáng cấp Thiếu tướng Young Jr. xuống cấp đại tá nghĩa là đang đeo sao thì chỉ được đeo 5, mà tiếng lóng gọi là chicken, tiếng Giao chỉ là gà chết ! Lý do là tại ông đã không cho điều tra vụ thảm sát Mỹ Lai. Ông Young này là ông phó tư lệnh sư đoàn trong khi xảy ra vụ Mỹ Lai hôm 16.3.1968.

Trong lịch sử quân đội VN Cộng Hòa chưa có vụ xuống sao mà chỉ có lên sao, kể cả lên sao sau khi được người ta gắn huy chương và tặng cả cây số hoa cườm.

Để tiền của dân vào chỗ này chắc ăn nhất.

Lúc 2 giờ sáng 1-3 ông Nguyễn Văn Hữu 50 tuổi gác miếu thờ hàn ở góc đường Chu Văn An và hẻm Nguyễn Văn Thành đang ngủ bỗng nghe như có người đánh thức ông dậy. Ông Hữu giật mình thức giấc thi thấy 3 bóng đèn đang định vào tay nhau như bị trói. Ông đốt đèn lên thi thấy tủ đựng tiền của khách thập phương cũng bị cạy nắp. Khi ông ra săn miếu thi thấy ba tên này vẫn giằng co với nhau không thoát ra được. Ông kêu ầm lên và cảnh sát đi tuần đã tới nơi, xem tủ tiền bị hết sạch. Ông từ đó nhang

khẩn vái thi tự nhiên 3 tay bỏ tay nhau ra được. Cảnh sát chỉ việc điện cỗ về b López ngoan tr

Nếu quả chuyện này có thực thi nhà nước nên nghiên cứu lập án này ở chỗ đê tiền, đê đồ vien trợ Mỹ, đê Trần Hưng Đạo của dân là chac an nhất. Nạn tham nhũng sẽ bị diệt và nước này mới khả được.

Phật giáo và sexy !

Giờ tờ Tin Điện trang 3 người đọc bắt đọc bắt gặp một mục gầy cấn, đó là mục Phật giáo và Sexy của Thái Tuấn Linh với LTS như sau :

«Sexy là một trong các vần đê lớn của thời đại. Phật giáo là một tôn giáo lớn đã đóng góp rất nhiều công lao vào nền văn hóa rực rỡ của Á Đông.

Nhin Phật giáo qua vần đê Sexy không phải là một cái tội...»

Nghỉ tối mục này người ta lại nghĩ đến một phụ bản của báo Thách Đỗ chụp hình Thích Quảng Đức tự thiêu cạnh những vũ nữ tố hò. Đúng là Phật giáo và Sexy. Cứ cái đà này sẽ có Thiên chúa giáo và Sexy ! và vào vào giáo và Sexy !

Nhà đài cho Playboy Giáo Chi

Bây giờ thi không con ai đến gõ cửa tại toa nhà số 87 đường Phan thanh Giản nữa nhưng cách đây chỉ vài tuần nêu một anh Mèo nào đó ở Saigon muốn vui chơi thỏa thích chỉ cần đến đây để thưởng thức ma túy, đánh bạc đổi tiền lậu và đặc biệt là món là da USA ! Những lá da đồng thung gửi từ Chicago sang.

Tòa biệt thự khoái ti này chỉ cách tòa đại sứ Mỹ có 1 dặm !

Tòa nhà này được trang trí rất hắp dẫn. Tất cả mọi tiện nghi đều là vật liệu của quân đội Mỹ như máy phát điện, tủ lạnh chẳng hạn. Các tay tờ điều khiển ở nhện này ngày nào cũng liên lạc bằng điện thoại với Chicago.

(Xem tiếp trang 53)

Hội chợ Phật

Sư cụ Đức Nghiệp mời hoảng hốt họp báo và lớn tiếng bảo động rằng: «Năm nay tăng sĩ trong VNQT sắp chết đói tại nơi».

Nguy thật! Trong khi các tăng sĩ sắp chết đói đến nơi, mà ông NS Trần quang Thuận lại mời dề nghị tăng giá gạo nhập cảng để nâng đỡ gạo sản xuất trong nước. Đúng là ông Thuận chỉ cốt phá sự cụ Đức Nghiệp, làm cho sự cụ lo lắng càng lo lắng thêm!

Lo lắng quá, sự cụ Đức Nghiệp này ra một kế! Đó là kế hoạch mở hội chợ. Sự cụ tính toán thế này: Mở hội chợ ra trong một tuần có thể lời được 5,7 triệu bạc. Đem 5,7 triệu bạc đó cho vay lãi 3 phần thì mỗi tháng cũng kiếm được mấy trăm ngàn để nuôi chư tăng. Kéo qui thầy chết đói!

Tính toán như vậy thì thiệt tình vi. Thủ rắng đem mở hội chợ trong chùa, cho trai thanh gái lịch vào mua vui, cho chư tăng lập lanh buon bán, còn hơn là để 50 tăng sĩ chết đói.

Có thể mà không nghĩ ra!

Chánh phủ đang thác mắc làm thế nào nâng đỡ quân công. Quân công, cũng bảo động chết đói. Các binh sĩ chiến đấu rất dùng cảm ở mặt trận Lào, và con ở nhà cũng đang nheo nhóc. Chánh phủ đang lo không biết cách nào để xoay thêm cho mỗi quân nhân 100 đồng bạc VN mỗi ngày là tiền trợ cấp cho người lính xa nhà. Nay thi Tông Cục Chiến Tranh Cảnh Trị có thể tìm ra kế hoạch. Đó là «Mở Hội Chợ» nên mời sự cụ Đức Nghiệp làm cố vấn, mở ra cái hội chợ. Mỗi đơn vị quân đội có thể xin phép mở một cái hội chợ. Linh cũng cần ăn, mà còn cần ăn hơn các sự nứa chờ?

Sau khi nghe kế hoạch tính toán của sự cụ Đức Nghiệp, chúng ta thắc mắc một điều là không biết ngày xưa Đức Phật giải quyết vấn đề ăn uống của các đệ tử ngài ra sao. Nghe đồn đức Phật cũng có tờ mỳ ngan đệ tử, miệng ăn nút lờ. Vậy mà ngài lấy tiền đâu ra mà nuôi ? Ngài có cho vay lãi hay chẳng mà trong thành qui giáo luật ngài lại cấm cho vay lãi ? Ngài có mở hội chợ hay chàng, và nếu có thì hội chợ bán cái chi ? Ngày nay người ta có thể bán Phật mà ăn, chờ ngày xưa. Phật bán chi mà sống ?

Đó là một nghi vấn mà các nhà sử học Phật Giáo nêu tim hiểu vậy.

Não nùng ai oán

Trong khi chiến sự Hạ Lào đang gia tăng mãnh liệt thì nghị sĩ Trần văn Hương đã lên tiếng bảo động rằng: Mỹ có thể đem con bỏ chợ trong vụ Lào.

Nghị sĩ Hương vừa gạt nước mắt vừa kẽ lè số phi vụ yểm trợ của không quân Mỹ đã giãm sút một cách khá nghiêm trọng, ông vừa bảo động, vừa cảnh cáo Mỹ có thể đồng lõa với Cộng sản phá hoại tiềm lực chiến đấu của quân ta.

Sự Trần văn Hương không phải là người muốn nổi tiếng nên họp báo tố cáo. Sự Hương có lẽ cũng

ÔNG ĐẠO CÁY



Bát tượng phùng

về vụ tạp chí Đối Diện ra tòa, mấy tuần nay Ông Đạo Cây không bàn tới, vì kính nể quý vị linh mục hòa hệ, và cũng vì chưa rõ khát khao thế nào.

Trong báo Đối Sát này, đã kiểm điểm vụ báo Đối Diện bị tịch thu trong suốt năm ngoái theo đúng chính sách tận thu báo chí. Qui vị nào theo dõi Đối Sát thường xuyên chắc còn nhớ.

Nay bộ Nội vụ vừa truy tố LM chủ nhiệm báo Đối Diện ra tòa và tòa kết án 6 tháng tù lại đóng cửa báo 6 tháng.

Nhưng bỗng có nguồn tin tung ra nói rằng LM Trương bà Cần, tác giả bài báo khiến Đối Diện phải ra tòa, cũng bị 9 tháng tù. Các ký giả, nhà văn có phản ứng tất nhiên là chống lại bản án Đối Diện. Riêng LM Trương bà Cần, đọc báo biết tin là mình bị 9 tháng tù, cũng nhẹ dạ tuyên bố là sẵn sàng đi tù khám, không hèn chống án.

Khi có tờ báo đi điều tra, đăng nguyên văn kiện bản phiên tòa, thì mới thấy rõ là LM Cần không hề bị truy tố, tức nhiên cũng không hề bị án.

Chỉ tội nghiệp cho tờ báo loan tin xác thực này, lại bị các đồng nghiệp nóng nảy chụp cho cái mũ «Thân chánh quyền». Cụ Trần Văn Quốc đang đau nặng, lại bị hai ông Ngô Công Đức và Hồng Sơn Đông chụp mũ cho, không biết bệnh tinh có trầm trọng hơn không !

Nhưng không biết ai là kẻ chủ xướng tung ra cái tin vị LM Trương bà Cần bị kết án, để cho báo chí bị mắng lốm ?

Những người đó không thể là bạn của LM Tr. Bà Cần, vì bạn bè ai lại nỡ gai bầy nhau, để LM Cần mang tiếng tuyễn bố ấu ? Thái độ «dám vào tù» rất hung tráng lầm liệt, nhưng lại không bị kết án thì hóa ra khôi hài ?

Hay những kẻ thù của Linh Mục Trương bà Cần đã loan tin vịt để gai bầy ông Linh Mục thế bồ ghề ? Nhưng Linh Mục Trương bà Cần lại là người rất ôn hòa, sống bình dị, khắc khổ, ít gây thù chuốc oán với ai. Ngay cả khi ông bị mắc lừa, thì người ta cũng thương ông chứ không ai nỡ ghét. Vả lại kẻ thù của LM Cần dại chi gây ra một cuộc chống đối ồn ào ?

Thôi thường ở nước ta có điều chi khó hiểu thì một là tại CIA, hai là tại Cộng Sản gây ra hết. Trong nhiều trường hợp, có thể qui trách nhiệm cho cả CIA lẫn Cộng Sản cũng được.

Thí dụ như vụ LM Trương bà Cần này, chắc chắn là CIA Mỹ đã bịa tin ra. Họ có 2 lý do để bịa tin này. Lý do thứ nhất là CIA muốn dẹp yên những phong trào phản chiến ở Mỹ đang phản đối cuộc hành quân Hạ Lào, nên CIA gây ra vụ án báo chí sột nổi đánh lạc hướng dư luận. Lý do thứ hai cũng rất hữu lý là CIA muốn chánh phủ VN Chi tung mở cuộc hành quân Hạ Lào, bèn tìm cách can thiệp gây thêm khó khăn cho chánh phủ VN. Mác bẩn đối phó với báo chí, lại thiếu yểm trợ của không quân Mỹ, chánh phủ VN có thể ngưng cuộc tấn

công đường mòn HCM, nhờ thế mà ông Nixon bị dư luận Mỹ phản đối. Bằng cớ hỗ trợ cho luận cứ này là NS Trần Văn Hương đã cất tiếng náo nùng ai oán tố cáo Mỹ giảm bớt yểm trợ không quân cho chiến trường Lào.

Nhưng vụ LM Cần bị lừa cũng do CS gây ra nữa. Lý do thứ nhất là cộng sản luôn luôn tìm cách giao chia rẽ giữa chính phủ và báo chí. Ông Tổng Thông tin vẫn thao túng có cộng sản len lỏi vào hàng ngũ báo chí. Còn có ông nghị sĩ thi lật than rằng cộng sản len lỏi vào bộ Thông tin. Cũng vậy, báo chí thường hay tố cáo Cộng Sản xâm nhập quốc hội. Vậy đây đúng là một vụ CS phá rối chính phủ. Lý do thứ hai là CS muốn hạ uy tín LM Cần và phe ta cấp tiến của LM Cần. Cộng Sản không sợ chi bằng cái mối nguy mất độc quyền thiên tài, lại càng nguy cơ có người thiên tài hơn cả chúng. Vì vậy chúng tìm cách phá hoại.

Tóm lại, sau khi đi tìm đủ các lý do, ta thấy vụ án Đối Diện càng ngày càng khó hiểu vậy !

Trù tham nhũng

Người ta cứ thắc mắc không biết làm cách nào trù tham nhũng. Bây giờ hãy nghe câu chuyện này :

Ở góc đường Chu Văn An và bến Ng Văn Thành trong Chợ Lớn có cái miếu Bà. Đêm 1-3 năm 1971 ba tên trộm lén vô miếu mờ thung phước sương của thập phương đóng góp, lấy tiền toan chia nhau. Nhưng ông từ gác miếu thức dậy, thấy cả mấy tên trộm bị bà trói tay định chặt vào nhau không có cách nào gỡ được. Ông từ tri hô lên, Cảnh Sát bèn tới tóm được cả ba tên. Nhưng muốn cởi trói cho ba tên trộm, ông Từ phải tháp hương, khấn vai bà, khấn vái xong, tự dưng ba tên trộm không còn định vào nhau nữa.

Vậy chánh phủ còn đợi chi mà không rước Bà về thờ ? Đêm tắt cả ngàn sách quốc gia, vừa quí đen vừa quý trắng trao phò tát cả cho Bà. Hết có anh công chức nào bòn rút của công ra tiêu riêng, Bà biết ngay, trói tay lại liền. Bè lũ tham nhũng có toa rập ăn cắp cũng bị Bà trói tay trói chân dinh chùm với nhau và bị tóm hết.

Chỉ có hai điều đáng ngại.

Điều thứ nhất là Ba vốn được thờ trong Chợ Lớn. Không biết mang ra Saigon còn linh thiêng hay không ? Một người ở Chợ Lớn, dù là Bà Thành Mẫu chàng nữa, thi cũng phải xem lại lý lịch coi có tỳ ở chàng !

Điều thứ hai là có thể vì Thần cũng bị bộ máy tham nhũng mua chuộc. Khi tham nhũng đã kéo bè kéo cánh được từ trên xuống dưới, thì không còn nề nếp gì mà không cùng luồn cho Bà ?

Thí dụ như ở góc cây đa trong bộ Giáo Dục, đường Lê Thánh Tôn cũng có trang thờ, ngày đêm nhang khói. Một phu huynh học sinh có con mới được đi du học kêu rằng khi ông mang xấp bùa trừ tà về đền thánh Trần để lèn bùa, thì có ông cung vấp Thầy Đòn cầm lấy, nhét vỏ cắp tay và nói : Cái này không phải là cho tôi đâu nhé ! Nếu không phải cho thầy Cung Văn thì chắc là thầy phải cung cho ông ! Phù gốc cây đa chờ con ai nữa ?

Tất cả chúng ta
đều phải suy nghĩ
về vụ án này

Vụ án lạ lùng, kinh khủng nhất thế kỷ

NGỌC THÚ LANG
viết theo PIERRRE JOFFROY
(Paris Match)



Cho dù bạn có mau quên đi nữa... bạn cũng phải nhớ lại ngay vụ thảm sát Sharon Tate, có đao lăng dang lên, vợ đạo diễn tài hoa Roman Polanski, phải không ? Vì mấy anh nhà báo Mỹ quen lời thống kê nhất nhì, đã khoát cho vụ giết người này nhiều cái NHẤT QUÁ, cứ như một phim siêu phẩm Hollywood «bất» được nhiều Oscar vậy ! Ghê tởm, rùng rợn nhất. Cuồng sát nhất vô lý nhất, một lúc chém giết khơi khơiつい 5 mạng ở cùng một phạm trường mà ? Một vụ đâm máu nhất vì máu ngập sân nhà, máu bôi bê bết trên vách và «máu con nhỏ Sharon Tate có một mùi vị tuyệt diệu lắm !»

Những vụ giết người ở Los Angeles cũng Lạ Lùng nhất nữa, nếu hiểu theo sự phân đoán thông thường của phần đông chúng ta. Giết người để lấy Tiền, để giải quyết một món nợ Tình... hay vì có chuyện Thủ Oán ? Trước sau 8 mạng người đã bị «thọc huyệt», chẳng vì một lý do, nguyên nhân

nào... định dâng, liên quan đến Tình, Tiền và Thủ. Nó oái ăm ở chỗ đó.

Thì ra chính bọn giết người mới là một băng Kỵ Cục, Lạ Lùng bậc nhất. Chúng đã thản nhiên phạm tội, dễ dàng lừa lùng để rồi được mang ra xét xử trong những phiên tòa rắc rối kỳ lạ, tạo thành một

vụ án độc địa, đa đoan chưa từng có trong lịch sử án lệ của bất cứ nước nào, thời nào.

Một vụ án làm điên đầu những người lưu tâm theo dõi, đúng vậy ! Phía công quyền thì rôi cũng làm trọn nhiệm vụ... dù vai trò Công tố viên có trình diện máy móc, nhiều khi phát lúng túng... trong khi Bồi thẩm đoàn mang nặng một thể xác cảm nhặt nhặt khó hiểu một cách rất là thụ động, không giống ai cả. Vì vai trò chủ động lần này rõ ràng ở phía bên các bị cáo mồi lị ! Tất cả đều ung dung, thành thạo... nhàn tự tại vô cùng. Sự dại mà đã lừa lùng đến vậy... đòi thuở mù bị cáo nắm phần chủ động, nhưng phần thụ động lại cho quý tòa thi hiền nhenh vụ án Manson phải có tính cách lịch sử. Một vụ án không tiền... và đầu tiên của thế kỷ 21 chắc

● Từ ngày có danh từ Tòa Án, chưa có vụ nào độc địa, điên đầu và đa đoan... như vụ Tòa Los Angeles xử bọn đốn đòn, giết một hirt 7 mạng người vô duyên cớ này ● 194 ngày họp xử, 1 triệu đô la, 25 ngàn trang hồ sơ, 84 nhân chứng, 297 món tang vật... để rốt cuộc nghe bị cáo cười ầm ầm, LÊN ÁN quý tòa như điên ● Có vụ án nào... 2 luật sư ngồi tù, 1 biệt tích... 12 vị phu thám mất hết tự do... ông Biện lý mất chức ngang, ông Chưởng lý công khai vi luật và ông Tổng thống cũng vi hiến rõ ? ● Ở Việt Nam, giáo chủ phi thiện ác Manson ắt sẽ là một ông-đạo-Đòi... để rao truyền «đạo đồi-dời», như các tay đao Lá, đao Liếm ?

Một vụ án gây thành «sì căng đan», nghe tuyên án, các bị cáo cười ầm phiên xử

Thời gian là buổi sáng ngày 25 tháng 1 năm 1971. Khung cảnh là tòa pháp đình lù lù, sừng sững có thể nói điển hình cho một kiến trúc nhà giàu mới tiêu biểu của đất nước California hồi đầu thế kỷ này.

Tòa nhôm ở tuốt trên lầu 8 kia mà ? Làm gì và những bậc thang lầu rộng hé h thang, đi cuộn vòng lên ? Thang máy tuốt luột, thang máy lên xuống xoành xoạch. Quan tòa nghiêm nghị, luật sư hi hữu... hay tội nhân ngơ ngác, cái tủ hầm hầm, nhà báo liếc lầm.., tất cả đều nhét vô thang máy công cộng hết. Đụng đầu nhau rầm rộp bằng thích, nhưng rồi cũng đâu vào đấy, ô kê hết. Người người đều :Hello... hello bắt bạn !

Phòng xử thật rộng nhưng chật cứng. Đứng ngồi lố nhố, tràn ra cả hành lang. Dĩ nhiên là ào ào chẳng ai buồn nghe ai.

Tất cả chỉ nín bặt khi phút nghiêm trọng tới. Có tiếng ông Chánh thẩm cất lên, rõ ràng :

— Xin Bồi thẩm đoàn cho biết ý kiến. Quý ngài đã định án xong chưa ?

Chủ tịch Bồi thẩm đoàn Herman Tubik mau mắn trả lời :

«Trinh tòa xong !»

— Đọc bản án lên !

Ông Chánh thẩm vừa hát hàm xong là vị lục sư cất giọng nghệ nghiệp tuyên đọc :

— Charles Manson: có tội... Susan Atkins: có tội... Patricia Krenwinkel: có tội... Leslie Van Houten: có tội... (1)

Bỗng nghe ào ào từ hàng ghế cao bị cáo. Tiếng ông lục sư bị át đi vì giọng hùng hổ của chính phạm Charles Manson. Hán dỗng đặc hưng về phía Bồi thẩm đoàn,

điểm mặt mảng lớn : «Có tội gì ? Theo tao chính tại bay mới là có tội ! Rồi quay sang phía ông Chánh thẩm, Mansion hạch một phát : «Tại nó có cho chúng ta được quyền tự bảo vệ đâu? Con mày, thằng già này.., mày sẽ có chầu đi đứt sớm, nghe ?»

Giữa cái sự xỉ vả om xòm đó, nữ phạm nhơn Leslie Van Houten cười hò hò, chỉ cho bồ bịch Patricia Krenwinkel thấy mấy vị bồi thẩm :

— Kia, Pat.., mày không ? Mặt mày đứa kia iu iu xiú.., phải không mày ?

Tổn thời giờ, tổn tiền, tổn công tổ chức sắp đặt đèn độ.., phải lực lượng, cởi giày thiên hạ !

Vậy mà để di đến màn bi hài kịch nhố nhăng trên, bộ máy tư pháp Hoa Kỳ đã phải phân công sắp đặt kinh khủng mới diệu cỗ được bằng Manson ra toà.

Về sự tổn kém thì sơ sơ cũng đã tổn 1 triệu đô la công quỹ, mất 194 ngày xử án, lập thành một hồ sơ dày đủ cỡ 25 ngàn trang đánh máy mới nói lên được đầy đủ sự kiện. Còn phải mời ra và chấp cung 84 nhân chứng, mang đi mang về không biết bao nhiêu lần một tổng số tang vật là đúng 297 món linh tinh !

Cái vụ linh kinh thiên hạ bất mãn là «anh nào muốn vô phòng xử án vụ Manson đều phải bị qua một mach cù soát rất ur là chu đáo của các chức việc nhà nước » Không chừa một ai.

Ngộ nhở anh cao hứng đầy một phát súng sáu, cho đi luôn thẳng Manson thì sao ? Công an Cảnh sát Los Angeles đâu có ngất ngửa với mấy anh.., để rồi «hố» như mấy cha nội ở Dallas ?

Có những gì linh kinh trong túi đều phải vật ngửa ra bàn, giày vớ giày cũng tuột ra hết rồi là tà ra xếp

hang dọc, đứng nhìn vách, hai tay chống lên, dang xa người ra theo đúng phương pháp made in FBI để mấy vị cùn biếu diễn một màn vuốt nán khoa học từ đầu xuống chân. «Rồi, không có gì ! Còn mấy cha nội kia lại đây chờ rồi ?»

Ra mấy ông tòa Los Angeles khôn ngoan ngừa trước một vụ «dũng sĩ Ruby» đột nhập khám Dallas hạ thẳng khốn... Knob năn, chum bị tên thấy cay cung là sợi.., chờ có ma nào dọa hạ sát thẳng Manson ? Chỉ có mỗi một thằng đang chờ chết ở khám tử hình San Quentin «đia» chơi cho vui vây mà ?

Còn người cha đau khổ của cô òo Sharon Tate nữa chờ ? Cũng đáng ngờ lắm : sao lão công dan Paul Tate này chăm theo dõi từng phiên tòa thế ? Không bô buổi nào, chẳng trò chuyện một câu, cái soria-gum nhai trẹo quai hàm.., mà tòa bế mạc là lù dù đứng lên. Thấy vậy, chính phạm Manson cũng không khỏi thắc mắc. Nhắc chung mấy vị an ninh :

— Cha Paul Tate này đến gi đến hoài vậy kia ? Coi mặt lão cũng dễ chịu đây chờ.., có điều lão bị thiêu hạ «huốc» để chơi lại tao. Tao thấy càng ngày nét mặt lão càng ngang càng danh lợi. Coi chừng lão dám chơi tao ngay trước tòa lắm !

Sự thật thì Manson cũng lo xa quá đây thôi ! Với cái lối lẩn mò kỹ thuật của bao nhiêu mặt cơm Los Angeles thì ông nội ai mang được 1 khẩu súng vo «mắn an» ? Paul Tate lại càng bất khả !

Nhung biện pháp bố phòng vẫn cứ phải diễn ra bằng đủ suốt trong 194 ngày xử. Và biết bao nhiêu lòn xộn bắt ngờ trong cái vụ án đa đoan da sự này !

Có bao giờ, có trong vụ xử nào mà lần lượt 2 bô luật sư vi bèn

vực thân chủ hàng qua đã chui vào mặt tòa khiến bị tống giam cả 2 không đã nào? Còn vị luật sư thứ 3 thì đang cãi hăng háing một hôm bỏ văn phòng ngang xương biển đi đâu mất! Có ai biết tông tích đâu, biệt luon!

Có bao giờ ông Biên lý lại bị «cúp» ngang xương như ông Stovitz của tòa Los Angeles? Đôi đi chỗ khác ngồi chơi xơi nước liền chỉ vì cái tội «đua» nhiều quá nên nhà báo moi được quá nhiều tuy ở mặt đấy. Mà đời thủa nào một ông chưởng lý tiểu bang như cụ Younger (2) đang nắm sinh mạng các bị cáo trong tay lại cứ tà tà đi vận động tranh cử, đưa toàn đê tài: «Triệt hạ bằng hết những thằng còn dò, ma cà bông như bọn Manson chẳng hạn»! Vì luật rõ. Vậy là tuyên án trước rồi, cần gì tòa xử nữa?

Gia đặng trang nghiêm như cụ Chánh thẩm Older (2) thì được

ĐÓN ĐỌC Võ Môn Quan

VŨ THẾ NGỌC
TRẦN TUẤN MÃN
dịch và chú giải

một tác phẩm cốt túy của Thiền tông cùng in với nguyên tác Hán và các bản dịch của Ngogen - Seuzaki, Paul - Reps, Horace-Blyth và D.T. Suzuki.

Krishnamurti CHIẾN TRANH, TÌNH YÊU và GIẢI THOÁT NHẬT LUÂN trình bày

Kinh Ngọc KIM-CANG-BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-KINH

PHẠM THIỀN NHƯ thi hóa
3 tác phẩm do NHÓM VĂN
HỌC NHÂN VĂN chọn và
giới thiệu trong năm 1971

tiếng sạch, cóc chịu ăn «ăn bần» thật... nhưng vẫn cứ mang tiếng tay sai ngoan ngoãn cho «hống đốc» Reagan. Mà bố Reagan này gốc vốn kép mèn bạc hạng nhì nhảy lên số 1 Tiểu bang nên nói tiếng bảo thủ, lo an ninh trật tự dữ! Nghe nói ông Thống đốc kép hát này chỉ muốn giáng 1 bản án ra gì cho bọn sát nhân tỳ: đám đụng đến người đẹp của Hollywood trong khi Reagan làm xếp sóng cả Los Angeles, làm vua California à?

Các vụ án «Manson và công ty» còn đa đoan, nhiều chuyện đến ông số 1 Mỹ quốc cũng «hở» vì nó 1 phát qua nặng đến nỗi Nhà báo chí Bạch cung cứ phải cải chính loạn. Ai đời 1 ông Tổng thống vua một nước mà nỡ «quất» các công dân khi tội trạng của họ đang xét xử trước tòa?

«Mọi công dân phải được coi là vô tội cho đến khi tòa tuyên án» biến pháp Hiệp Chủng Quốc chẳng ghi rõ vay sao? Ông Nixon khẽ công khai tuyên bố ở Denver là: «như tên Manson, thủ phạm trực tiếp hay gián tiếp gây ra 8 án mạng và duyên cớ» À, như vậy là Vua buộc tội trước rồi còn gì? Vậy là buộc tòa án phải xử theo ý Vua chắc?

Cả Bồi thẩm đoàn bị mất tự do gần như ở tù tạm... vì những thủ tục nhiêu khê, kỳ lạ!

Có phiên tòa, có vụ án nào phát sinh nhiều chuyện kỳ cục, «loạn» đến độ... diễn diễn người theo dõi (tức bàng quan, vô thường vô phạt) trong khi «quý Tòa» bối rối, lúng túng, vụng về... như rong quyền chủ động lại cho một đám bị cáo nhỏ nhăng, trảng tráo, lại điềm nhiên «muốn sao cũng được», như có ý... ý ra, thách thức cả quý Tòa, chấp luôn cả xã hội và... đêch cần đòi tội cõi này? Các bị cáo có phải là... BỊ CÁO? Hay mời bọn chúng ra đây để đưa nhau «ngồi xóm» lên cả luật pháp (nước Mỹ) và lương tâm con người (hiểu theo khuôn mẫu của thế kỷ) 20.

Khi bọn Manson nghe tuyên án «PHẠM PHÁP», mà mặt mũi tinh bợ, không chối cãi... còn cười ầm 1 phát thì bản án này còn giá trị gì nữa? Vậy là chúng thản nhiên chửi vào mặt công quyền xã hội Mỹ quốc sao? Hay là chúng được

quyền phạm pháp mà chính các tay xử án mới đích thực là BỊ CÁO? Gì sai lầm ở bộ phận công quyền, bộ phận xử án thiệt sự, hay tất cả chỉ là một vụ ĐỒI ĐỒI, tạo ra bởi 1 bọn cho đến bây giờ vẫn bị kề như ĐỐN ĐỒI... nhưng?

Bạn đã thấy những sự kỳ cục ngược đời ở vụ luật sư biện hộ bị tống giam, mất tích... ở những cái chết của từ Ô. Nixon trở xuống... khi phiên tòa công diễn. Còn Bồi thẩm đoàn thế nào?

«Bồi thẩm đoàn đủ 12 vị ngồi ngơ ngáo giữa cụ Chánh thẩm Older thật ra đáng quan ân nhưng có vẻ «già thêm» vì phai vất vả giữ trật tự, trang nghiêm cho một vở hài kịch lố bịch, rẻ tiền để cho nó có «phép» và một ông Biên lý khắc khéo, đúng mầu «đại diện Công tố» là luật gia Bugliosi, người nhỏ nèn phải cố gắng hòng thoát cho lớn... để buộc tội cho hache!»

7 ông, 5 bà được chọn làm Bồi thẩm đoàn nhàn nhãn dàn trong lồng tung, kệch cỡm như sắp tới phim trường quay phim vậy. Đúng kịch rõ! Người ta đã cố lựa chọn mãi mới sắp đặt được thành phần Bồi thẩm này chờ phải chơi? Đúng tí một jury trung dung, cái gì cũng đừng giữa, cóc khuynh bất cứ một cái gì. Một Bồi thẩm đoàn của đại chúng hoàn toàn của đại chúng, hoàn toàn diễn binh cho một đa số người ta đặt tên Đa Số Thẩm Lệ mà?

Còn gì đúng nghĩa «trung dung» hơn cái Bồi thẩm đoàn của vụ án Manson? Nếu 6 bà 6 ông thì... xã hội quá, phụ nữ bình đẳng quá... nên phải nam phải lấn một tí cho đúng phép: 5 bà, 7 ông là đẹp nhất! Họ thuộc giới không giàu không nghèo, không bác học không mù chữ, không sang nhưng... nhất định không hèn! Không Công, không đàm, không Đô thái... không bát cứ cái gì có vẻ «thiên» hay «khuyễn». Một jury thường thường bậc trung 100%.

À, còn sót một tí bấy giờ: đó là nghề nghiệp của xếp jury. Ai đời để quyết định sống, chết cho can phạm mà lại nhè ong chủ nhà đón đám ma mời làm xếp Bồi thẩm nhân dan thi... ket quả.

Kết thật nhưng biết sao bây giờ? Huống hồ ông chủ nhà đón chuyên chồn người chết Hermana Mỹ quốc sao? Hay là chúng được

Tubick vẫn là công dân tốt của Los Angeles, có chức nghiệp, tiếng tăm và chưa hề can án? Mà Bồi thẩm đoàn thi... cứ phiên phiến cho xong. Miền là họ đừng có liên hệ với bị cáo hay nạn nhân là xong cần gì phải cho biết những vụ các bị cáo đã làm?

Đại đê như Charles Manson, 36, Susan Alleins 22t, Patricia Krewinkel 23t, Leslie Van Houten hồi tháng 8 năm 69 ở Los Angeles và phụ cận đã ban nhiều phạt đạn và đâm 101 lát dao đe hạ sát cô đào Sharon Tate và 4 người bạn... và lấy dao, nĩa, thọc 64 cú đê cho «về quê» cặp vợ chồng triệu phú La Bianca. Bồi thẩm đoàn, đúng nguyên tắc chẳng nên biết trước một sự kiện gì liên quan đến vụ án, không có ghi trong hồ sơ.

Cầm thế nào được bảo chí khai thác án mạng? Chi tiết rùm lum. là la trên báo, đúng có, sai có mà phần đông là «phiện»! Vậy thì trong lúc xử án đành phải cầm Bồi thẩm đoàn đeo bao vây. Những bài báo nào có tin tức Manson đều cắt bỏ trước đê jury đừng để mat túi!

Nhưng jury di chỗ khác đọc thi sao? đâu được, suốt thời kỳ 194 ngày xử, Bồi thẩm đoàn đành phải hy sinh mọi quyền tự do, không xé lẻ để dân hết. Đì tập thể có xe đưa đón từ Tòa Án Los Angeles đến tận lầu quán Ambassador mà? Đì đâu cũng phải có hộ vé, nghỉ cuối tuần cũng vậy nên rất hạn chế. Gặp mặt vợ con cũng có cấm gác... mà lẹ lẹ lên. Đì du lịch cũng di cả đám, xe hơi kéo mòn xuồng, radio hay tivi cũng có cấm dừng tạnh. Có đoạn nào nói về Manson là cúp phạt!

(CÒN TIẾP)

(1) Theo tập tục tư pháp Mỹ và cũng theo truyền thống, phiên Tòa đầu tiên chỉ để xác nhận tội trạng các bị cáo, quyền định tội do Chánh thẩm và Bồi thẩm đoàn nhân dân (Jury). Cả mấy tháng sau mới đến phiên xử thứ hai để tuyên xử bản án (trong hợp Manson có thể là ghê diện hay tù chung thân, hoặc toàn do phiên sau thẩm định).

(2) Quý vị có dễ ý tới vụ «chơi chử», đối đầu chan chát giữa daab klub hai ông Chánh thẩm Tòa Los Angeles và Chưởng lý tiểu bang California này không? Vì chưởng lý tên Evelle YOUNGER (cô giáo TRÉ HƠN) trong khi ông chánh ta là tinh cờ mang tên GIÀ HƠN? (Charles OLDER).

TÌNH SÊ RONG CHƠI MÃI

Hoa nào không nở được
Bên tình em nương chiều
Trái tim còn hay mất
Vé vội trên tay nhau
Tình sê rong chơi mãi
Không ngọt ngào mai sau
Mai sau em người lớn
Tóc hồng môi hôn ai?
Chiều nở bông nhân ái
Rung xuống đôi giọt sầu
Cho em niềm thống khoái
Đánh lửa tri giác ta
Hồn bỗng dung buồn bã
Đầu tiên yêu trong đời
Yêu em yêu lần cuối
Hạnh phúc đầy hai tay
Sớm mai tình chợt thức
Trong răng ta ngậm ngùi.

PHẠM NGŨ YÊN
1970

ÁM SÁT MẶT TRỜI

Mặt trời già nua quá
Lưng mõi và gối chùng
Tóc bạc muôn nghìn sợi
Rủ xuống khắp nhân gian
Vuốt chùm râu kẽm gai
Khạc đờm ra lửa đỏ
Đốt cháy cả tương lai
Của một thời tuổi nhỏ
Ta mài gươm đêm đèn
Đọc câu thẩn chút mới
Phép tắc biển vô cùng
Ngồi rình bên cửa bè
Sáng mai mặt trời chết
Với đôi mắt mù lòa
Hắn sâu bao vết chém
Ta vỗ tay cười xòa

DƯƠNG LINH
(Đảo chính mặt trời)



BÀI CUỐI ĐÔNG

Không có gì để nói
Cũng bão đừng làm thơ
Tình yêu chừ đã hết
Chỉ còn mình bơ vơ
Những ngày qua rất ngắn
Những đêm qua rất dài
Trên đầu mây xuống thấp
Chân mình đi lang thang
Đã bảo mình đừng nhẹ
Dòng sông con phố buồn
Nhưng hình ai vẫn đó
Rồi nghe hồn bâng khuâng
Vẫn ôm mình đứng ngó
Mùa xuân đã gần về
Ai cùng ai hờ hờ
Cành hoa nào xinh ghê
Đã bảo rằng đừng nhẹ
Đã bảo đừng bâng khuâng
Đừng làm thơ đừng nói
Cho quên cuộc tình buồn

TRẦN HỮU NHIỄM
(Huế 1-1970)

MÙA

mưa bay bay trên cầu
quay gió
sông trườn mình trải rộng
hân hoan
ngọn đèn soi
uốn thân — éo lá
mái lá ca vang
tiếng vọng rì rào
Em nghiêng vai ngủ thiếp
đầy cửa thật êm,
nụ hôn nồng thoảng hiện
mộng thêu đêm

VƯƠNG PHONG LAN

TÁC PHẨM BÁN CHẠY NHẤT THẾ GIỚI
300 TRIỆU CUỐN NĂM 1970

CHUYỆN TÌNH

(LOVE STORY)

ERICH SEGAL

bản dịch : PHAN LÊ THANH

LTS : — Cuốn tiểu thuyết tình cảm do Erich Segal sáng tác, trong suốt 1 năm nay là cuốn sách lôi cuốn đông độc giả nhất thế giới. Xuất bản tại Hoa Kỳ chỉ dày 200 trang thôi luôn luôn ở địa vị bestseller (sách bán chạy nhất). Cho tới nay người ta ước lượng có tới 50 triệu người Mỹ đã đọc cuốn truyện tình này (có 4 người dân Mỹ thì có một người đọc). Sách in ra tại Mỹ lên tới 14 triệu quyển bán hết trong 40 tuần lễ. Đã được dịch ra 18 thứ tiếng trên toàn cầu. Tại Pháp bản dịch cũng được xếp hàng Best seller trong nhiều tháng vừa qua. Số sách in ra cũng lên tới 2, 3 triệu rồi. Erich Segal vật ngữ có văn hào vĩ đại Hemirrway. Trên danh sách best seller suốt trong năm 1970 cuốn Island in the stream của Hemirrway dành năm hàng thứ 4, nhường hàng số 1 cho Love Story. Thật là một kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử văn hóa : mỗi lần in là 5 triệu cuốn mà đều đã được các hàng sách đặt tiền mua trước cả.

(TIẾP THEO)

Thôi chết rồi : Jenny đang đợi bên ngoài. Hy vọng là thế : Nhưng, trời ơi ! Nàng phải đứng ngoài lạnh bao lâu rồi trong khi tôi xả hơi sướng sướng ? Chưa bao giờ tôi mặc quần áo nhanh đến thế. Người tôi còn ướt nước khi tôi mới cởi cửa bước ra ngoài.

Làn không khí lạnh hắt vào mặt tôi. Trời ! lạnh đi : người. Và tôi. Dám ba người ái mộ vẫn còn quanh quần ở đó. Phao đồng là những đệ tử trung thành của côn cầu, những người đã ra trường nhưng tâm hồn chưa hề bao giờ rời bỏ bộ đồ thể thao. Những người như Jordam Jencks không bao giờ bỏ trận nèo, dù chơi ở trường nhà hay ở nơi khác. Làm sao mà họ chịu được ? Chẳng gi Jencks cũng là chủ nhà băng chứ ít. Mà tại sao họ lại như vậy ?

— Cậu đánh tài quá, Oliver à.

— Ông Jencks, ông thấy tụi nó chơi chưa, àu không.

Tôi kiểm Jenny khắp nơi. Hay là nàng đã đi bộ về Radcliffe một mình ?



— Cái sự cảm thấy thích được hôn.

Trên đường về bộ (tôi có xe hơi nhưng Jenny muốn đi bộ), Jenny vẫn bám lấy tay tôi. Không phải tay tôi mà là tay áo. Đừng hỏi tôi cái nghĩa tại sao. Tôi không hồn tạm biệt nàng trên ngưỡng cửa nhà trọ.

— Jen này, có thể tôi sẽ không gọi cô trong mấy tháng.

Nàng yên lặng một lát. Vài lát.

Sau cùng nàng hỏi. Tại sao ?

— Nhưng cũng có thể tôi sẽ gọi cô ngay khi về tới phòng.

Tôi trả gót và bước đi liền.

— Khi giò ! tôi nghe tiếng nàng thì thầm.

Đã được chứng minh trăm thước, tôi quay lại, nói giọng đặc thang.

— Thấy không, Jenny, em thích trêu chọc người nhưng không muốn bị trêu lại !

Tôi ước gì tôi nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc đó nhưng theo đúng chiến thuật, tôi không được ngó lại.

Khi tôi bước vào phòng, tên bạn cùng phòng với tôi, Ray Stratton, đang đánh xì phé với hai tên bạn là banh.

— Chào tụi bay.

Đứa nào đứa ấy àm ừ trả lời.

— Hôm nay chơi đánh ra sao, Ollie ? Ray hỏi.

— Một lần giao cầu và một lần lam bắn !

— Với Cavilleri ha ?

— Việc gì den may.

— Ai ? Một trong hai thằng quái hồi.

— Jenny Cavilleri, Ray trả lời. « Một con học nhạc »

— Tao biết con đó, tên kia lên tiếng. « Khổ thù mẹ ! »

Tôi lờ không thèm để ý đến mấy lời thô tục bày bậy, lại tháo chiếc máy điện thoại rồi mang vào phòng ngủ.

— Nơi chơi dương cầm với ban nhạc Bach, Stratton nói.

— Nó chơi gì với thằng Barrett ?

— Chắc là trò « em chả ! » chứ gì !
Ôi, ôi, ha ha. Tụi thú vật đang cười.

— « Kinh thea quý vị, v tôi nói trước khi rời phòng, « đón, quý vị ! »

Tôi đóng cửa chặn bỏ những tiếng lầm bầm bên ngoài, nằm ngửa trên giường và quay số Jenny.

Chúng tôi thì thầm.

— Vậy, Jen...

— Hả ?

— Jen... em nghĩ sao nếu bây giờ anh nói...
Tôi ngập ngừng. Nàng đợi.

— Hình như... anh yêu em.

Một giây yên lặng. Rồi nàng trả lời giọng hết sức dịu dàng :

— Em sẽ nói... anh thối như cút ấy.

Nàng gác máy cái rụp.

Tôi không thấy buồn. Cũng không ngạc nhiên.

III
Tôi bị thương trong trận Coraell.

Thật ra chính là lỗi tại tôi. Đang lúc sôi nổi tôi chẳng may lỡ miệng gọi tên trung phong của địch là dân Canuck, đ.m. Tôi ngủ ở chỗ không nhớ rằng trong đội đó có bốn thằng người Canada — sau này tôi mới khám phá ra là đứa nào cũng vô cùng yêu nước, vóc dáng oai nang và lúc đó đang đứng gần chỗ tôi. Bị thương chưa đủ, tôi còn bị phạt nữa bởi nhục chí. Và không phải phạt thường đâu : năm phút vì tội đánh lộn. Già các bạn nghe được những lời tại ứng hộ Cornell nhạo tôi khi nghe tên tôi bị phạt ! Dân Harvard chính tông chịu vượt máy chục dặm đường thồ tă để lên tận Ithaca. New York thi chẳng có mấy, dù đây là trận tranh giải Trường Xuân đi nữa. Năm phút ! Tôi hiểu thấy người huấn luyện viên vò đầu bứt tai khi tôi leo qua tường vào chỗ phạt.

Jackie Felt chạy vội tới. Lúc đó tôi mời đề ý thấy nửa mặt bên phải tôi bèt màu. « Trời đất quỷ thần ơi ! » Hắn vừa lăn máy máu cầm trên mặt tôi vừa lẩm bẩm. « Trời đất ơi, Ollie !

Tôi ngồi yên, nhìn tràn trề trước mặt. Tôi xấu hổ không dám nhìn ra mặt bằng nơi niềm sự hãi hùng nhất của tôi vừa thành sự thật : Cornell thắng. Dân hâm mộ áo đỏ gào rú lên và la ó ầm ĩ, Sap kết thúc rồi. Rất có thể Cornell sẽ thắng trận này — và thắng luôn giải Trường Xuân mà tôi còn những hơn hai phút phạt nửa lận !

Bên kia sàn băng, đám lâu la Harvard it ỏi ngồi im nom thật thảm hại. Lúc này khán giả hâm mộ của cả hai phe đều đã bỏ quên tôi. Chỉ có một người vẫn còn dán mắt vào chỗ buồng phạt. Đúng, ông ta có đèn. « Nếu buổi họp xong sớm ba sẽ cố tới Cornell xem » Giữa hàng ngũ Harvard chính gốc — nhưng dĩ nhiên là chưa mọc gốc ra đâu — người ta trong thấy Oliver Barrett III.

Từ bên kia sàn băng Mặt Lạnh Như Tiềng (I) ngồi lì quan sát ; cuối cùng máu ngừng chảy và trên mặt đứa con trai độc nhất của ông chẳng chút toàn bắng tĩnh. Các bạn thử đoán ông ta đang nghĩ gì ? Tchắc, tchắc, tchắc hay là tượng tự như thế ?

— Oliver, nếu con thích đánh lộn như vậy tại sao con không học đánh « bốc » ?

— Thưa ba, ở Exeter không có đội đánh « bốc » nào cả.

— Ủa đáng lẽ ba không nên đến xem con chơi mới phải.

— Thưa ba, ba tưởng con chỉ chơi cho ba xem thôi sao ?

— Hừm, con không nên nói « chơi cho ba ».

Nhưng ai mà đoán được ông ta đang nghĩ gì. Oliver Barrett III là một núi đá biết đi, đôi khi biết nói. Mặt Lạnh Như Tiềng.

Có lẽ Mặt Lạnh Như Tiềng đang tự khen mình như thường lệ : Thủ nhìn xem, chiều nay chỉ có vài dân Harvard đến xem, vậy mà trong đó có ta. Ta,

Oliver Barrett III, mặt người baten rộn vỗ chừng, làm chủ mày nhà băng và v.v., vậy mà ta đã chịu bỏ thời giờ lên Cornell xem trận côn cầu dở ẹc. Hay không? (Hay cho ai mới được chứ?) ?

Đám đông lại gầm lên nhưng lần này còn dữ dội hơn. Cornell thang lán nữa. Chúng nó hơn minh rồi. Vậy mà tôi còn phải ngồi đây 2 phút nữa cơ! Davey Johnston trượt trở lại, mặt đỏ bừng vì giận. Nó trượt ngang chỗ tôi ngồi nhưng không thèm ngo vào. Và hình như mắt nó rơm rớm nước? Ủ, tôi vẫn biết mình mắt giả đến nỗi rồi. Nhưng, trời đất ơi, ai mà khỏe! Tuy nhiên, Davey là trưởng đội Harvard và đã có thành tích đáng kính phục từ xưa: bảy năm liền chia bao giờ thua, từ trung học lên đến đại học. Một thử thách hạng thấp. May đã lên lớp cao từ lâu rồi. Còn một ván gay go cuối cùng.

Bên ta thua 6-3.

Sau trận đánh cầu, bác sĩ Richad Selzer chụp hình cho biết xương mặt tôi vẫn nguyên vẹn, phải chỉ khâu tất cả 12 mũi trên má. Jackie Felt nán lại trong phòng thuốc, lai nhai kè với bác sĩ việc tai ương không đầy đủ và kêu, giá mà tôi chịu khó uống thuốc muối đã không có chuyện gì xảy ra. Selzer lờ Jack đi, và mọi vẻ mặt nghiêm khắc bảo tôi rằng: thiếu chút nữa tôi gây luồn xương «long con mít» (dùng đúng danh từ y khoa) và nếu khôn ra, tôi phải nghỉ chơi một tuần.

Ông ta rời phòng thuốc và Felt lão đeo theo sau để nói chuyện ăn uống. Tôi thấy nhẹ nhõm được ngồi một mình.

Tôi tẩm rửa chậm chạp, cần thận tránh làm vỡ mặt. Ánh hưởng thuốc Novocain nhạt dần nhưng hình như tôi thích được cảm thấy đau. Tôi nghĩ, dẫu oào mình cũng thua cha nó rồi con gì! Tại tôi đã bồi nhọ tiếng tăm, xóa mờ thành tích đối (tất cả đội viên đều co tiếng là không bao giờ thua) và cả thành tích Davey Johnston nữa. Chính ra không phải hoàn toàn lỗi tại tôi, nhưng lúc này tôi cảm thấy như chính tôi là kẻ phạm tội.

Phòng thay đồ trống trơn. Chắc ai nấy về khách sạn cả rồi. Chắc không ai muốn trông thấy tôi hay nói chuyện với tôi nữa. Mồm miệng dâng vì buồn tôi nếm được cả cái buồn lúc đó, tôi gói ghém đồ đạc rồi bước ra ngoài. Lura thưa vài câu ái mộ Harvard đứng tản mác trên bãi lồng gió.

— Mặt có sao không, Barrett?

— Cám ơn ông không sao, ông Jencks ạ.

— Làm miếng bít tết là khỏi hết. Một giọng nói quen thuộc vọng tai tai tôi. Oliver Barrett III vừa lèn tiếng. Thật đúng kiểu ông già, nghĩ ngay đến cách chữa bệnh bình dân cho người bị đánh sưng mặt.

— Cám ơn ba, bác sĩ đã lo cho con rồi. Tôi đưa tay chạm mảnh băng mà Selzer dán trên má, che lấp vết khâu.

— Ăn cho no bụng cơ mà!

Trong bữa ăn chúng tôi lại tiếp tục một màn «không nói chuyện», bao giờ cũng bắt đầu bằng «Hồi này con ra sao?» và kết thúc bằng «Muốn ba giúp gì không?»

— Hồi này con ra sao?

— Thưa ba, vẫn thường.

— Mặt đau không?

— Thưa ba không.

Mặt tôi bắt đầu nhức thấy nột.

— Thứ hai tôi con nên đến Jack Wells cho Ông ta xem lại vết thương.

— Thưa ba không cần đâu ạ.

— Ông ta chuyên môn về...

— Bộ ba trưởng ông bác sĩ Cornell này là bác sĩ thú y sao? tôi nói, hy vọng sẽ làm xít ngồi cái lỗ nghĩ trưởng già của bố tôi, lúc nào cũng nhắc đến chuyên viên, chuyên môn hoặc «thạng nhất».

— Chẳng sao. Oliver Barrett III tuyên bố bằng một giọng mới đầu tôi làm tưởng là bông dưa, «nhưng vết thương độc địa đấy chứ.»

— Thưa ba vàng. (Chẳng lẽ tôi lại chặc lưỡi)

Bỗng nhiên tôi tự hỏi không biết giọng nói hơi bông dưa của cha tôi có ài ý trách mang hành động hung hăng của tôi không.

— Có phải ba muốn ám chỉ rằng lúc chiến con cù xú hạ cấp như thứ vật không?

Ông hơi lộ vẻ thích thú vì tôi đã hỏi câu đó. Nhưng ông chỉ nói: «Chính con đã cập đến lúy chứ đâu phải ba». Đến đây tôi ngoanh sang tờ thực đơn.

Khi ăn đến món chính, Mát Lạnh Như Tiều chuyên sang mục thuyết giáo lầm cần nêu tôi nhớ không lầm — và tôi e không lầm — lúy này là một bài thuyết giáo về vấn đề chiến thắng và chiến bại. Ông nói ông biết đội tôi đã mất giải (Thưa ba ba tinh quái), nhưng, khi chơi thể thao, sự thua được đâu có quan trọng bằng cách chơi. Nhưng lời ông nói nghe sao giống câu phương châm Thế vận hội thể và tài linh cảm rằng đây chỉ là mở đầu cho lời chè bai những giải thể thao lát vặt như giải Trường Xuân. Nhưng tôi không hề có ý định dùng ngôn ngữ Thế vận hội đối đáp lại nên chỉ ừ ao, «Thưa ba vàng, thưa ba vàng» rồi cầm bật.

Chúng tôi ca bài con cóc như thường lệ, nghĩa là quanh quần bèn cái dè tài không hẵn là dè tài ua thích của Mát Lạnh Như Tiều; những dự tính của tôi.

— À, Oliver, Trường Luật đã trả lời chưa?

— Thưa ba, con vẫn chưa nhất định học Luật.

— Ba chỉ hỏi rằng Trường Luật đã nhận con chưa.

Bộ ông định đưa nữa sao? Ông muốn tôi mím cười ca ngợi lời lẽ văn vẻ của ông sao?

— Thưa ba chưa.

— Để ba gọi giây nói cho Price Zimmerman.

— Đừng! Tôi chặn ông lại bằng một pháo tro tức thì. Xin ba đừng gọi.

— Ba không xin xó gì đâu, O.B.III ngay thẳng nói, «ba chỉ định hỏi cho biết mà thôi».

— Thưa ba, con muốn được tra lời như mọi người khác. Xin ba đừng nhúng vào chuyện này.

— Được. Được không sao.

— Cám ơn ba.

— Vả lại, chắc chắn thế nào con cũng được nhận, ông thêm.

Tôi không hiểu sao nhưng ngay khi được ông khen, O.B.III cũng vẫn làm tôi thấy xấu hổ,

— Cũng không dễ ăn lầm đâu, tôi trả lời. Vả lại trường đó không có đội côn cầu.

Không biết tại sao tôi cố ý tự hạ giá trị mình đến thế. Cố lẽ chỉ vì ông nghĩ trái ngược lại.

— Con còn có tài khác nữa chứ. Oliver Barrett III nói nhưng không chịu chỉ định rõ ràng. (Tôi chắc chắn ông chẳng biết chỉ định làm sao).

Thức ăn dở chẳng kém gì câu chuyện nhưng ít nhất tôi biết trước bánh mì sẽ ủi đến chứng nào, trong khi không bao giờ đoán nổi ba tôi sẽ cho tôi thưởng thức câu chuyện ngọt bùi vào đây.

— Vả con Đoàn Nghĩa quân Phụng sự Hòa bình (2) nữa, ông gợi chuyện chẳng đâu vào đâu.

— Thưa ba gì ạ? Tôi hỏi, không hiểu ông vừa lên tiếng tuyên bố hay để hỏi tôi.

— Ba thấy Đoàn Nghĩa Quân Phụng Sự Hòa bình hay lúy chứ, có thấy thế không?

— Dạ, nhất định là hay hơn Đoàn Nghĩa Quân Phụng sự chiến tranh rồi.

Thế là huề. Tôi chẳng hiểu ông, ông cũng chẳng hiểu tôi. Cố phải đây là 1 đề tài nói chuyện không? Tiếp theo sẽ là những vấn đề thời sự hay những kế hoạch của Chính phủ? Không. Tôi quên mất rằng cái đầu dẻ chinh yếu bao giờ cũng là những dự tính của tôi.

— Nếu con muốn gia nhập Đoàn Nghĩa Quân Phụng Sự Hòa Bình ba không phản đối đâu, Oliver.

— Thưa ba con cũng vậy, tôi cố đáp lại tình thần hào phóng của ông.

Tôi chắc Mát Lạnh Như Tiều chẳng bao giờ để ý đến những điều tôi nói đâu, vì thế tôi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông không có phản ứng gì trước câu nói mỉa mai của tôi.

— Nhưng, ông nói tiếp, «trong lớp con họ nghĩ sao?»

— Thưa ba sao ạ?

— Họ có thấy Đoàn Nghĩa Quân Phụng Sự Hòa Bình có ý nghĩa gì đối với đời sống không?

Tôi đoán ba tôi sống vì câu «Thưa ba có ạ» cũng như con cá nó sống vì nước.

Món bánh nhồi táo tráng miệng cũng dở ẹc. Khoảng mười một rưỡi tôi tiến ông ra xe.

— Cố cần gì nữa không, con?

— Thưa ba không. Ba vê ạ.

Và xe ông chuyên bánh.

Đúng thế, có máy bay đường Boston — Ithaca, New York, nhưng Oliver Barrett III thích đi xe hơi. Không phải vì lái xe hàng giờ đều dày sẽ khiến người ta nghĩ ông thương con. Bố tôi thích lái xe, già dì có thể. Thật nhanh. Và đêm khuya như thế này, chiếc Aston Martin DES có thể chạy nhanh như gió. Tôi đảm bảo Oliver Barrett III quyết chí đoạt

giải quán quân đua xe Ithaca — Boston trước khi túi tói đánh bại được Cornell và chiếm giải công cầu. Tôi biết vì tôi thấy ông canh đồng hồ hoài.

Tôi trả về khách sạn để gọi Jenny.

Cả ngày chỉ có lúc này là dáng sống. Tôi tát lại vu đánh lộn (bỏ qua nguyên nhân chính) và tôi biết nàng khoái chí lắm. Bạn bè nàng toàn một lũ nhạc sĩ run lẩy bẩy, đâu có ai dám đấm đá hay bị đấm đá bao giờ.

— Ít ra, anh cũng phải thanh toán tên đã đánh anh chứ? nàng hỏi?

— Có chứ. Thật sự thanh toán. Người hắn nát bét.

— Ước gì em được xem cảnh đó. Chắc thế nào anh cũng đánh nát vài tên khi nào chơi ở Yale, anh nhỉ?

— Ủ.

Tôi mím cười. Trên đời, nàng chỉ ưa những cái giản dị.

IV

«Jenny đang nói chuyện điện thoại dưới nhà.»

Cô điện thoại viên báo cho tôi biết mặc dù tôi không hề cho cô ta biết tên hoặc mục đích của tôi khi đến Briggs Hall tôi thứ hai đó. Lập tức tôi hiểu họ đã nhận ra tôi rồi. Rõ ràng là cô sinh viên Radcliffe vừa chào tôi đã đọc Crimson và biết tôi là ai. Mà, dã nhiều như thế rồi cơ. Đáng kể hơn nữa là Jenny đã khoe với mọi người là nàng đi chơi với tôi.

— Cám ơn. Tôi xin đợi ở đây.

— Trận Cornell sui ghê anh nhỉ? «Crime nói là anh bị bốn đứa đánh lại»

— Ủ. Và tôi còn bị phạt nữa. Năm phút.

— Thế à.

Điểm khác biệt giữa bạn và kẻ ái mộ là với kẻ ái mộ, chỉ dám ba câu là hết chuyện.

— Jenny nói chuyện xong chưa hả cô?

Cô ta thử lại đường giây rồi trả lời, «Chưa»

Không biết Jenny nói chuyện với ai, ai mà nàng đe lấn sang cả giờ hẹn với tôi? Một tên nhạc sĩ hom hem? Tôi thừa biết tên Martin Davidson. SV năm chót ở Adams House và nhạc trưởng của ban nhạc Bach, vẫn tự cho mình quyền được săn sóc Jenny. Không phải «người» Jenny; tôi chắc tài hắn chỉ đến mức gầy bat nhịp là cùng. Dù sao chàng nữa tôi phải chấm dứt ngay, không thể để ai xâm phạm vào thời giờ của tôi được.

— Phòng điện thoại ở chỗ nào hả cô?

— Rẽ lối kia, anh ạ. Cô ta chỉ đường cho tôi. Tôi thửng thỉnh dì về phía phòng khách. Từ xa tôi trông thấy Jenny đang cầm máy. Nàng không đóng cửa phòng điện thoại. Tôi bước chậm chạp, thản nhiên, hy vọng nàng sẽ nhìn ra tôi, thấy vết bẩn cũng vết thương to tướng trên mặt tôi và cảm động quáng mây xuống rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi. Gắn tôi chỗ nàng dừng, vì mâu chuyện đứt đoạn lot vào tai tôi.

—

(1) Olde stony face.

(2) Peace Corps.

(CÒN NỮA)

BỜI MUÔN MẶT • BỜI MUÔN MẶT

BIỆN ANH

Người tình không chân dung

Anh là ai ??? Anh là ai ???... mà chỉ con cái nón sét ! Lời nhạc cho phút mở đầu của phim « Người Tình Không Chân Dung » do Giao Chỉ Phim thực hiện, Kiều Chính đóng vai chính, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc thực hiện.

Phim mèo, dài gần 1 giờ 30 phút, màn ảnh đại vỹ tuyế, có thể nói đây là một phim vững vàng, sống động, vĩ đại, nổi bật hẳn so với các phim đã phát hành. Âm thanh rõ ràng, kỹ thuật chuyên nghiệp, màu sắc trong sáng, cảnh trí linh hoạt, nghệ thuật diễn xuất thì mọi tài tử đều tỏ ra xuất sắc trong vai trò của mình. K. Chính trong vai Mỹ Lan nổi bật hẳn từ đầu đến cuối phim, có tài diễn xuất đặc đáo.

Nội dung phim có chiều sâu khiếu cho khán giả phải suy nghĩ qua lời đối thoại, qua cử chỉ hành động của nhân vật. Hình ảnh người mẹ săn sóc đứa con (đại úy Thịnh) sau những ngày xa cách, chỉ 30 phút về thăm mẹ già rồi phải vội vã trở lại chiến trận, gay một xúc động mạnh.

— Con người chết sẽ về với cát bụi, trong cát bụi này có mày không Tân ? (Lời than của một người lính khi được tin bạn mất).

— Mỹ Lan (Kiều Chính) trong bệnh viện, bên những người tặng một phần thân thể cho quê hương, nàng sẵn sàng hy sinh tất cả để cho người yêu vừa lòng.

— Người thương binh mù mắt có niềm vui không trọn, đọc bức thư chỉ sợ Lết không còn gì vui cho ngày mai.

— Mỹ Lan nguyện rằng khi bắc được thư của ai nàng sẽ lấy người ấy làm chồng dầu họ là quan hay là lính, người quê hay ở tỉnh, người kinh hay người Thượng bất cứ Nam Trung Bắc.

mỗi là họ đang cầm súng chiến đấu để bảo vệ quê hương cho đất nước Việt Nam này ! Nàng giữ lời đã ra để tìm Thiệu !

lại còn là bài toàn những bản nhạc vô duyên với những lời ca đầy tính chất « mây nước », rẽ tiền và bần thau của họ đầu nâu vẫn nghệ. Những người có chút lưu tâm triết học văn hóa dân tộc chắc phải điều đầu trước tình trạng này.

May mắn thoảng người ta lại được thưởng thức một chương trình văn nghệ lành mạnh và tượng đối có giá trị đem lại sự tươi mới cho tâm hồn do các « người » học trò 100% trình diễn.

Trước kia, trong chương trình Tiếng Nói Động Viễn, khán giả đã được thưởng thức tài năng của học sinh Gia Long trong màn Lý Ngựa Ô. Rồi sau đó ít lâu lại tại học sinh Trung Vương và Mạc Đinh Chi trình diễn nhiều màn có tính chất văn nghệ thực sự.

Tối thứ sáu 26-2-71 vừa qua, trong chương trình của Cảnh Sát Quốc Gia, dàn chúng lại được xem các màn văn nghệ do các em trường Trung Thu đảm trách. Các tiết mục đều được diễn xuất một cách tươi sáng, nhất là em Xuân Mai qua bản « Mưa trên phố Huế » của Dạ Cầm.

Nói chung những tiếng hát bợn tròn này chưa có một trình độ kỹ thuật điều luyện nhưng họ đã trình bày, với tất cả sự sống động những tác phẩm có giá trị và lành mạnh. Người xem, người nghe không phải bực mình vì những lời ca hả hả, những điệu bộ lai căng mà trái lại họ cảm thấy có đón chờ rung động trong lòng và nhất là được trải qua những phút giải trí thực sự.

Có lẽ bộ Giáo Dục cũng nhận thấy điều này cho nên trong những chương trình sinh hoạt Thanh Niên Học đường do Nhà TNHH sản xuất và đã được chiếu vào dịp Tết Tân Hợi. Ở đây chúng tôi muốn nói tới những tiếng hát học trò thứ thiệt 100% nghĩa là tiếng hát của những người con đang cấp sách đến trường.

NHẠC

Tiếng hát học trò

Đây không phải là đề tựa của 1 cuốn phim lầm cảm do hãng Alpha sản xuất và đã được chiếu vào dịp Tết Tân Hợi. Ở đây chúng tôi muốn nói tới những tiếng hát học trò thứ thiệt 100% nghĩa là tiếng hát của những người con đang cấp sách đến trường.

Từ lâu khán thính giả của Tivi và Đài Phát thanh thường phải chán ngán vì cứ bắt buộc phải nghe đi nghe lại mãi những giọng hát không có hồn với bộ mặt trơ như đá của các « họ ca » được mệnh danh là kỳ nữ, thần đồng, đệ nhất danh ca, ti vi chí bảo v.v... Các « họ ca » này

trường công lập sẽ lần lượt được mời trình diễn. Đó là các trường Gia Long, Pétrus Ký, Trung Vương, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi, Võ Trường Toản và Hồ Ngọc Cẩn. Sau đó, từ tháng 7-1971, các trường tư học sau đây sẽ được mời : Nguyễn Bá Tòng, Hưng Đạo, Thành Mãi, Gia Định, Văn Hiến, Đức Trị, Ké giao Pasis, Lê Bảo Tịnh, Saint Thomas v.v...

Không biết chương trình Sinh hoạt Thanh Niên Học đường có thành công như dự trù hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là các tài hoa và nghệ con cấp sách đi học sẽ có dịp phổ bay tài nghệ và khán giả Tí Vi sẽ đỡ phải nhâm chán việc bị đập vào mặt, nhét vào tai mãi những chương trình loại Bơi Thổi hoặc Trống Hoa... cứt lợn v.v.. Sau đó cụ Mai văn hóa chắc cũng không than vãn là bốn ngàn năm ván biến của dân tộc ta đã di duong cả rồi !

(DUY BÌNH)

Sân cỏ Thủ Viện Hoa Kỳ ở đường Lê Quý Đôn Sài Gòn tràn đầy những âm thanh hào hệt với nghệ thuật trình diễn nhuần nhuyễn của nhóm ca nhạc sĩ tầm lý chiến Mỹ, « The 26th USARV Band ». Họ vừa dàn vua hát những bài nhạc jazz và rock trước một số cử tọa choai choai 300 người. Ban nhạc này gồm 7 người trong đó nổi bật nhất là Robert Anderson với giọng ca trầm ấm và Joseph Munzer với chiếc kèn Saxophone. Cuộc trình diễn đã kéo dài từ 19 giờ 30 đến 21 giờ ngày 19-2 với hơn 15 bản nhạc thời trang thịnh hành trong giới trẻ.

Có lẽ điều làm cho các ca sĩ Hoa Kỳ hơi ngạc nhiên là phản ứng dữ dội của cử tọa choai choai VN tối hôm ấy. Trống đánh àm àm như vậy mà họ chỉ nhịp chân chứ không lúc lắc thân thể. Một vài cô thuộc loại nữ sinh trường đầm nhện không nói nên khẽ nhún người theo điệu nhạc. Các bản nhạc kích động phổ thông như « Yesterday », « Kansas City », và « Mustang Sally » đã được khán giả hoan nghênh hết mình. Riêng phái viên bao Đời đã tặng cho bản « Hey Jude » tràng vỗ tay dài nhất vì nó có một giai điệu rất đẹp và nhẹ nhàng như những luồng

gió thổi vào cuộc trình diễn. Anh chàng Joseph Munzer với bộ ria mép và chiếc kèn Saxophone đã làm thính giả nhiều phen phiền não trong ban độc tấu « Yakety Sax ». Hai bàn tay giữ lấy kèn, bụng hơi ồn ra và đầu chồm tới phía trước, Joseph phùng hai má, đỏ mặt tròn tròn thật ra một chuỗi âm thanh dồn dập trong suốt 8 phút !

Trước khi hát bản cuối cùng, Robert Anderson có báo trước nhưng khi hát xong thính giả vẫn ngồi chờ nghe nữa ! Anh ta phải lên hát thêm một bản rồi chào « Good night » thật to.

Người ta nhận thấy nghệ thuật của ban 26th USARV Band đã đạt đến mức... điều luyện hơn các ban nhạc kích động Mit chuyên hát nhạc ngoại quốc. Nền âm nhạc HK chỉ có hai thứ đặc biệt là Jazz và Nhạc kịch (Musical Comedies). Vì thế mấy anh lính Mèo chơi nhạc Jazz giỏi là chuyện thường. Các ban kích động Mit nên đi nghe những buổi trình diễn kiểu này để thu thập những điều khô khan, đừng chờ đợi cho thật giống người Mỹ để trình bày lại trên màn ảnh Tí Vi VN hoặc trong các Đại Nạc Hội Trẻ Mit.

(TRANG TỈNH)

HỘI HỌA

Nửa giờ với họa sĩ Nguyễn Vũ

« Tôi, cũng như phần lớn các họa sĩ Việt Nam, có ai thuộc hẳn về trường phái nào đâu anh. Họ chỉ sáng tác theo cảm hứng mà thôi. Có lẽ vì chưa có ai tìm ra được đường lối độc đáo riêng biệt cho mình ! » Họa sĩ Nguyễn Vũ đã trả lời chúng tôi như vậy khi được hỏi đương lối sáng tác của anh thuộc trường phái nào.

Sau khi biết anh đoạt giải Danh Dự trong cuộc thi Văn Học Nghệ Thuật của Tổng Thống VNCH và thành công trong cuộc triển lãm mới đây ở Pháp « Yesterday », « Kansas City », và « Mustang Sally » đã được khán giả hoan nghênh hết mình. Riêng phái viên bao Đời đã tặng cho bản « Hey Jude » tràng vỗ tay dài nhất vì nó có một giai điệu rất đẹp và nhẹ nhàng như những luồng

thật mỗi bức đều có những sắc thái riêng. Ngoài những bức vẽ bằng chỉ than trên giấy thiên về lối thùy mị với những nét đơn sơ nhưng cần đỗi và sống động như bức Bến Sông, Cầu Ba Cẳng v.v... ; những bức tranh sơn dầu của Nguyễn Vũ cũng có sắc thái khác hẳn nhau, như bức Lên Đèn, vẽ mấy cánh buồm trên biển ca, đã thuộc lối ta chán, còn bức Tinh Vật thuộc lối trứu trọng, trong khi đó bức Tác Đất Tắc Vàng lại thuộc phái Ấn tượng với cây lúa mọc trên nấm đất nâu trong tay người nông dân.

Tuy nhiên nói chung, đặc điểm các họa phẩm của Nguyễn Vũ là bố cục giản dị, các đường nét phản映 nhiều điều sắc và mặn. Mầu đèn hoặc xám chiếm phần lớn trên các bức tranh tạo cho người xem một cảm giác buồn và đau khổ. Xem tranh của Nguyễn Vũ, người ta lại nhớ tới thiên tai Bernard Buffet vì sự tương tự ở màu sắc và những đường nét mạnh bạo.

NV cho biết đây là lần thứ nhì anh đoạt giải thưởng sau khi được Huy Chương Đồng vào năm 1963 của Hội Đồng Quận Dân Cách Mạng. Đây cũng là lần đầu tiên anh tổ chức một cuộc triển lãm riêng biệt mặc dù anh đã tham dự nhiều cuộc triển lãm chung với các họa sĩ khác. Lần này cuộc triển lãm đã thành công về cả hai mặt tinh thần và tài chính. Ngoài bức Tác Đất Tắc Vàng đoạt giải Danh Dự của Tổng Tống VNCH, trong 50 bức tranh đem trưng bày, 29 bức đã bán và đem về cho tác giả một số tiền hơn 500.000đ.

Với 36 tuổi trời, tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật năm 1963 và hiện là công chức tại Nhà Thanh Niên Học Đường Bộ Giáo Dục, họa sĩ Nguyễn Vũ cho biết anh có hai điều ước vọng thiết tha nhất. Ước vọng thứ nhất là anh mong tại VNCH có một Phòng Triển Lãm Trung Ương để các họa sĩ có nơi phô bày tài nghệ và ước vọng thứ hai là anh muốn

TIẾC

« Người ta hỏi giám mục Harry Kennedy xem ông đã tới Tahiti lần nào chưa. Ông ta trả lời ngay !

— « Rồi ! và tôi chỉ tiếc một điều là tái không tới đó trước khi tôi đi tu.

được thấy giới hội họa nước nhà kết hợp lại thành các hiệp hội và liên lạc với ngoại quốc thường xuyên. Có như vậy theo anh Vũ, họa sĩ VN mới có cơ hội gởi tác phẩm của mình ra ngoại quốc để tranh tài và học hỏi thêm. Hai điều trên đây giới nhiếp ảnh đã thực hiện được từ lâu và đã nhiều lần làm vang danh VNCH tại hải ngoại. Mong rằng ngành hội họa cũng theo kịp nhiếp ảnh.

(DUY BÌNH)

NHIEP ANH

Một chuyến săn hình Mũi Né

Một buổi sáng thứ sáu, khi các hành khách hàng không VN đang tấp nập ở phòng đợi phi trường TSN, thì một nhóm hành khách cung vča đến, nhưng họ mang theo những túi da công kén, những máy hình lồng lẳng : Hội Ánh nghệ thuật VN sắp lên đường đi Phan Thiết. Niềm này có đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi, nhưng đều tràn trề hăng hái và cùng một mục đích đi săn hình nghệ thuật, vì họ là một hội nhiếp ảnh trẻ nhất, đang trong thời kỳ thành lập. Chuyến đi này một công đòi việc: khai mạc phòng triển lãm nhiếp ảnh của chi hội Ánh nghệ thuật VN tại Bình Thuận và săn hình Cồn Cát Mũi Né, một vùng cồn cát nổi tiếng nhô những tảng hình với đường nét uốn dà làm ngạc nhiên giới ảnh quốc tế nhiều năm nay. VN mà cũng có sa mạc sao? Những khách coi hình khắp thế giới từng ngạc nhiên hỏi vậy. Buổi triển lãm đã diễn ra tối đep với sự chủ tọa của đại tá Tinh trưởng Bình Thuận một người am hiểu tầm quan trọng của văn hóa và nghệ thuật. Số khán giả Phan Thiết đi xem cũng lên tới con số kỷ lục từ trước tới nay. Chưa đầy 3 ngày đã có hơn 5000 người. Hắn A. Ngô định Cường trưởng nhóm Ánh Phan Thiết và ông Lê Văn Khoa hội trưởng hội Ánh nghệ thuật VN cùng các anh em rất phấn khởi. Ánh triển lãm phần lớn của nhóm nhiếp ảnh ở Phan Thiết và một số khác của hội Ánh nghệ thuật ở Saigon. Có những tấm hình đặc biệt địa phương như và trời, tung chài, cồn cát v.v... đã chiếm rất

nhieu huy chương và giải thưởng trong những kỳ thi nhiếp ảnh toàn quốc vừa qua.

Buổi đi săn Cồn Cát thì thật là vất vả, vất vả cho những tay ảnh mới toanh đối với Cồn Cát. Nắng Cồn Cát chiếu đủ mọi phía, từ trên xuống, phản chiếu từ dưới lên, chẳng còn trốn chạy phía nào, phản phai... làm lờ. Gio thời mảnh, cát lạo xao vào trong miệng, lạo xao trong... máy hình. Người ta phải giữ gìn máy hình còn hơn là bản thân mình nữa vì những hạt cát nuốt trong dạ dày sẽ được thải ra, chở cát kẹt trong máy hình, có bộ phận nào không quay được là nhiếp ảnh gia phải dừng làm khán giả hoặc di động vai người mẫu bắt đắc dĩ. Ai gượng quay là có cơ hú luôn một máy hình, trị giá tờ mấy trăm ngàn. Muốn leo cồn cát cho nhanh, người ta còn phải sám bộ giò cho khoẻ... lắp vào, nhưng bù lại trong chính cái vất vả, cục nhạc cũng có cái thú vị. Cảnh cồn cát thi rất độc đáo: từ buổi bình minh khi những ánh nắng từ trời đầu tiên reo vui trên cồn cát mịn, tới khi trời xanh thăm thẳm ôm lấy khoảng cát có những vực sâu đèn rầm bóng đỏ, có những gó cát trắng xoá, rát... ăn ảnh rồi tới khi ánh hoàng hôn ngả dài trên đồi, bóng cồn cát tàn tạ buồn hiu. Mỗi lúc một cảnh, mỗi lúc một tình. Lại là một dịp để những người bạn đồng hành khai thác nhau, cho nhau những trận cười rộn tan vỡ tư lự. Mặc dù có những trục trặc nhỏ nhô tất cả đều như với nhau: « thật vui lì. Một phần cũng là do nhóm ảnh Phan Thiết, không những đã có lòng qui mến anh em nhiếp ảnh Saigon thật đậm đà, còn là những tay hảo hoa phong nhã rất mực nữa. Anh em đã tranh nhau tiếp đãi nhóm ảnh Saigon đến nỗi cả 3 ngày trời Saigon không phải tổn một bữa ăn nào trừ một bữa khoản đãi nhóm Phan Thiết!

Tham dự chuyến đi này, tôi cũng thấy thật tin tưởng nơi những người ảnh VN sẽ sáng tạo được những nét thật độc đáo cho nền nhiếp ảnh xứ sở trong làng nhiếp ảnh quốc tế, mà từ trước tới nay nhiều cá nhân nhiếp ảnh gia Việt Nam đã từng đoạt biết bao nhiêu huy chương quý giá.

(ANH THU)

nhiều huy chương và giải thưởng trong những kỳ thi nhiếp ảnh toàn quốc vừa qua.

THE THAO

Trung tâm Bơi lội Yết Kiêu

Thanh niên nam nữ Saigon phen này chắc mừng lắm! Lại thêm một hồ bơi có cái tên thật dài là « Trung tâm Bơi lội Yết Kiêu » vừa được khánh thành chiều ngày 16 Hai Bà Trưng vừa qua. Trung tâm Bơi lội này nằm ngay cầu Thị Nghè sát vách với Thảo cầm viên và Vườn địa đàng trẻ em.

Ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng đã đến cắt băng khánh thành giữa 2 hàng trai gái choai choai đứng đợi từ hòn một giờ trước dưới nắng chói chang. Dĩ nhiên là sau đó có cuộn thuyết trình nhỏ dài dài của ông Đại tá Tòng giám đốc Thanh niên.

Trung tâm Bơi lội Yết Kiêu được khởi công xây cát từ ngày 16-5-68 và vừa hoàn tất ngày 26-2-71 với kinh phí vĩ đại là 40.326.000đ. Công trình phục vụ giới trẻ này gồm có một dãy nhà tân kỳ đẹp để gọi tên là « Nhà tiện nghi » rất khang trang gồm phòng khách tiệc, văn phòng, Huấn luyện viên và cấp cứu, phòng thay áo quần dành cho nam và phòng thay áo quần dành cho nữ...

Còn 3 hồ bơi khác gồm một bờ lớn 50x22m, một hồ nhỏ 25x16 và một « bến thuyền » để tập bơi chèo.

Sau phần thuyết trình và thăm viếng sơ sài, các quan và các khách ra hồ bơi để coi cuộc trình diễn bơi lội và thủy vũ. Hàng ghế quan khách rất đông đúc, dù thành phần cả mấy cậu bé con được che lì rất cẩn thận. Trong lúc đó nữ sinh Gia Long, một số học sinh và các đoàn thể khác chịu cho đứng phơi nắng.

Các lực sĩ bơi lội thiếu niên biểu diễn nhiều pha đẹp mắt, nhưng đầu sao vẫn chưa hấp dẫn, vì trong lục lực sĩ đang khô cổng vận vẹo dưới nước, thi đấu học sinh khán giả lại ủa ra bờ sông để dự khán 1 cảnh vui mắt khác. Đó là cảnh 2 chiếc tàu tuần lờng vào nhau trên sông. Màn biểu diễn bắt ngay hoàn toàn không dự trù trong chương trình!

Nhiều các lực sĩ biểu diễn,

đang khen tài! Nhưng nhìn thần thái mệt ủ và đen thuỷ của các nữ lực sĩ, thì chắc không ai muốn bơi lội nữa, vì sợ có ngày sẽ thành Bokassa cả!

Cuộc biểu diễn chấm dứt. Mấy cô nữ sinh Gia Long vừa đi về vừa chỉ chỏ nước trong mấy hồ bơi. Rồi hô xác đầu: « Mời khánh thành mà nước dơ như thế này rồi!... Kia, rác nồi lèn bèn trên mặt nước! »

(HỮU QUANG)

SACH

Love Story, cuốn tiểu thuyết thành công kỳ lạ

Bạn biết gì về một cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ suốt 12 tháng vừa qua.

Rằng đó là 1 truyện tình. Một chuyện bi thảm. Dài khoảng 200 trang, tác phẩm đầu tay của một giáo sư văn chương cõi điện Hy Lạp, 34 tuổi, dạy ở Yale, 1 trường đại học quý tộc của nước Mỹ.

Tóm lại bạn thấy đó là một cuốn sách bán chạy nhất (best seller) thuộc loại lụ thường, không giống những best seller khác.

Công thức của 1 cuốn sách bán chạy là tổng cộng của các yếu tố thông thường như Tình Dục (càng nhiều cảnh mản tính càng tốt) Tội Ác (giết người một cách lạnh lùng, dùng nhát mắt) và tranh đấu (phơi bày tội lỗi về Tinh Dục của giai cấp giàu có, trưởng giả cho có tý mùi tranh đấu). Nếu có giàa điệp đấu súng càng tốt). Công thức 3T này đúng với các best seller khác, nhưng lại hoàn toàn sai trong trường hợp cuốn Love Story của Erich Segal.

Triệu phú bất ngờ

Sau 12 tháng qua, viện nghiên cứu dư luận Gallup đã tìm thấy rằng cứ 4 người Mỹ thì có một người đã đọc cuốn Love Story của Erich Segal. Nghĩa là tổng số độc giả của nhà văn mới mẻ này khoảng 50 triệu ở nước Mỹ. Trong vòng 40 tuần lễ, cuốn Love Story đã in ra và bán hết 14 triệu bản, cả các bản in bìa cứng lẫn các bản in bìa giấy thuộc loại sách bỏ túi bình dân.

Vượt biển thủy nước Mỹ, Love Story đã được dịch ra 19 thứ tiếng ngoại quốc. Ngày giờ thì đọc giả Việt Nam đang thưởng thức cuốn sách bán chạy đó qua bản dịch của cô Phan Lê Thanh trên tuần báo Đời.

Khi được dịch sang tiếng Pháp, trước ngày lễ Noel năm 1970, đã có 185 ngàn cuốn sách bán hết sạch và khoảng 500 ngàn người Pháp đã đọc. Đó là chưa kể các thính giả đài Phát thanh ở Pháp được nghe kể chuyện Love Story hàng ngày trên làn sóng điện.

Với một số sách bán chạy như vậy tất nhiên tác giả Erich Segal đã tạo được một tài sản khổng lồ.

Quả thực Erich Segal đã kiếm được cả triệu Mỹ kim với tác phẩm đó. Một triệu Mỹ kim, ban thủ tinh ra, lấy rẽ là 300 triệu bạc VN. Một tác giả ăn khuya nhất ở VN nếu nồi cuốn tiểu thuyết được trả tới 10 ngàn (hiếm hoi lắm) thì cũng phải viết 3000 cuốn tiểu thuyết mới hy vọng bắt được một triệu Mỹ kim. Nhưng các tác giả viết khỏe và bán chạy nhất ở đây như Nguyễn Thị Hoàng, Nhã Ca cũng mới đêra được mỗi người mười lăm hai mươi cuốn mà thôi.



Ở cái nước Mỹ chuyên sản xuất những triệu phú bất ngờ đó một nhà văn trở thành triệu phú cũng là truyện thường. Sau khi thâu tiền bản quyền của sách in, bây giờ Erich Segal lại thâu tiền nhờ bản quyền khi mang chuyện quay thành phim. Cuốn phim Love Story mới sản xuất xong cuối năm 1970 đã mở một giai đoạn mới trong lịch sử điện ảnh Mỹ. Đó là giai đoạn phục hồi của phim « Lãng Mạn ».

Cùng với phim The Graduate (chàng sinh viên mới ra trường) cũng do một cuốn tiểu thuyết bán chạy của Charles Webb, phim Love Story đã làm cho các nhà phê bình điện ảnh, các nhà xã hội học, các

nha giáo dục cùng phái quan tâm nghiên cứu về tình trạng « Hải Xuân Lặng Mạn » của tuổi trẻ nước Mỹ.

Khi Erich Segal đã trở nên triệu phú, lập tức có hàng chục công ty địa ốc cử mại viên đến đề nghị với ông ta mua trâm ba chục ngôi nhà yên tĩnh và sang trọng làm nơi trú ngụ hay nghỉ mát. Với lợi tức khổng lồ đó, nhà văn có thể rời bỏ ghế giáo sư đại học, về nằm ở một vùng yên tĩnh, và vài ba năm lại sản xuất một cuốn sách cũng đủ ăn rồi.

Nhưng Erich Segal không phải là loại « nhà giàu mới » ta thay đổi lối sống.

Một Giáo sư cổ điển

Tác giả Love Story vẫn tiếp tục sống cuộc đời của một giáo sư dạy thần trong mấy căn phòng một « appartement » ở Newhaven. Sự thay đổi duy nhất trong căn phòng khách rộng rãi của ông là tẩm mèn cửa màu đỏ và tẩm kính đặc biệt lắp trước máy tivi.

Mỗi ngày, nhà giáo 34 tuổi đê tóc hippy này vẫn chạy 1 vòng trong công viên Central Park ở New York hay ở New Haven.

Tốt nghiệp ở đại học Harvard, 1 đại học vào hàng « quý tộc » của nước Mỹ, ngày nay Erich Segal đang dạy ở đại học Yale, một đại học « quý tộc » khác.

Đó là một ngôi trường Đại học thường chỉ con nhà giàu mới đủ tiền trả học phí. Thường sản xuất ra những nhân vật từng danh ở Mỹ trong số 8000 SV, năm vừa qua mới có 24 SV da đen ghi tên học. Trường xây theo lối Gothic, chia ra làm nhiều pháo đài theo lối Anh, số giáo sư giảng huấn hùng hậu đến mức trung bình cứ 8 sinh viên thi có một nhân viên giảng huấn.

Giáo sư Erich Segal dạy văn chương cõi điện Hy Lạp và La Tinh. Các tác phẩm mà ông dạy là những nhà văn sống hàng 20 thế kỷ trước đây như Ovide, Propesce, Euripide khi dạy kịch cõi điện Hy Lạp. nhà giáo Erich Segal tự biến mình thành một diễn viên, vừa đọc thơ, vừa làm dáng diện trên bức gỗ, trước tấm bảng đen.

Một buổi sáng, trong khi đang

giảng về nhạc điệu quân binh trong thơ Euripide, giao sư Segal nghe thấy tiếng một sinh viên thi thao. Đó là một sinh viên trong đội banh báu dục của trường. Anh ta vừa nói vừa bật khóc : «Nàng tuyệt diệu lắm, và thông minh tuyệt vời, Nàng nói chuyện về Mozart một cách thần tiên. May ơi, đời sống thật là bất công quá. Đời phải để nàng lao cho tao mới phải».

Erich Segal nghe câu chuyện thi thao đó. Và nhân vật Oliver Barrett thành hình.

Chuyện Tình Thiên Thu

Đúng là một câu chuyện tình muôn thuở. Chàng là Oliver Barrett, sinh viên Harvard con nhà giàu. Nàng là Jenny Cavilleri, sinh viên trường Radcliffe, con nhà nghèo. Chàng gấp nang. Hẹn hò. Yêu đương. Kết hôn, sống với nhau, có

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bón nhiêu nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kế
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sú Xò (VN). Dồi
dào khí lực (nguyên khí tạo hỏa vũ
trụ), khí thiêng Sóng Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» già truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dung diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Ý giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tả
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trù tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bồ sinh lực răng. Giả chua
rung răng. (Coi tos rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KY 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quao (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mái Tầu
Phú Lãm Choion. Thuốc Cao 50%
Nước 35% sáp lên..

lúc giận nhau rồi lại làm
lành rồi bác sĩ bảo cho chàng
biết rằng nàng bị bệnh hoại huyết
(leucemic) không có cách nào chữa
khỏi.

Cũng như Romeo và Juliette, đây là một cặp tình nhân trẻ và thơ mộng đã bị cái chết ngăn cách.

Nàng yêu nhạc cổ điển, chơi
trong nhạc hội Bach. Nàng cũng
yêu cả ban Beatles. Chính tác giả
Erich Segal cũng đã cộng tác viết
chuyện phim cho ban Beatles, cuốn
phim The Yellow Submarine mà bản
nhạc quý vị vẫn thấy in ở
bia sau báo Đời.

Câu chuyện tình của Oliver và
Jenny thật khác hẳn nhưng best
seller khác ở Mỹ. Trong năm 69-70,
I vài cuốn sách bán chạy khác ở Mỹ
là The God Father (cha đỡ đầu) và
The Love Mahince (Máy Yêu). Cuốn
The God Father thi khai thác thế
giới tội ác của đảng Mafia. Còn
cuốn sau, thì mô tả đúng một thứ
Máy Yêu, một quản trị gia trong
công ty và tuyên truyền hình đã
lần qua lần lại từ tay người đàn bà
này qua tay người đàn bà khác.

Vì thế Love Story của Erich Segal đã cho thấy một khía cạnh đặc
biệt trong tâm hồn quần chúng Mỹ
nhất là quần chúng trẻ.

Trong chuyện này không có
những cảnh làm tình lõa lõa, không
có những xung đột nảy lửa, không
có tuổi trẻ nổi loạn, không có điệp
viên hay nhà tâm phản bội.

Chỉ những câu đối thoại lồng
khủng đùng đinh của cặp tình
nhân trẻ, như :

- Allô Jenny !
- Chỉ đe ?
- Tôi muốn nói cái này với cô.
- Nói đi.

Oliver ngập ngừng. Hình như
Jenny chờ đợi

— Nay Jenny. Có nghĩ sao nếu
tôi nói rằng tôi yêu cô ?

— Nghĩ gì ? Cái «cực cứt » !
Và nàng gác máy.

Hay câu chuyện giữa một ông
bố tỷ phú và cậu con trai khát tính.

— Oliver, con nghĩ gì về Đoàn
Hòa Bình ?

— Dạ, tất nhiên là tốt hơn một
Đoàn Chiến Tranh !

Khuôn mặt tuổi trẻ

Những nhân vật như vậy. Câu chuyện đơn sơ như vậy. Cuốn Love Story được tung ra trong các hàng sách Mỹ vào một thời gian mà sinh viên Mỹ đang biếu
tinh khẩn trương. Đời dân quyền, chống chiến tranh, chống xã hội tiêu thụ. Chống nền trật tự trưởng giả, người ta thấy cơ hồ thanh niên Mỹ là 1 thế giới của những người nổi loạn.

Nhưng Love Story lại được đám
người nổi loạn đó đọc một cách say
mê mẩn nhiệt. Ngay cả các đảng
viên Báo Đen (in the Black Panthers)
một tổ chức da đen quâkhich chuyên
bạo động, khủng bố và ám sát cũng
chịu Love Story.

Người ta khám phá ra rằng đám
quần chúng trẻ phản đối xã hội và
tiến trung bình hủi cần và chiến
bách phiến, dải vào bàn giấy kêu
trưởng ở đại học Columbia, bị bộ
binh quốc gia bắn chết 4 tháng ở
đại học Kent, chiếm đóng giảng
đường ở ĐH Berkeley... đám quần
chúng trẻ đó vẫn kêu khát i hồn
anh hùng mạn, èm dịu, i thế giới
không có bạo bùn lậu, không có
chiến tranh, không có tranh đấu
giai cấp hay chủng tộc, thế giới
của tình yêu muôn thuở.

Người ta cũng nhận ra rằng
trong số 200 đại học ở Mỹ, chỉ có
50 đại học đang xáo trộn. Những
đại học loạn nhất nằm ở bờ bắc
phiến Đông (Columbia) hay phía tây
nước Mỹ (Berkeley) nhưng ở miền
nam thì vẫn yên tĩnh.

Yêu tố thành công của Erich Segal là tìm được khuôn mặt của
tuổi trẻ muôn thuở, khuôn mặt làm
say đắm người trẻ bất cứ thời đại
nào. Chẳng thể mà mỗi ngày Segal
nhận được hàng 10 ngàn lá thư của
đọc giả ai mợ gửi tới, phần lớn là
phụ nữ.

Được quần chúng ài mộ, ra
đường thi bị đám đông qui bà qui
cô vây quanh xin chữ ký, Erich Segal
vẫn tiếp tục cuộc đời của một
giáo sư cổ điển, kin đáo, trầm lắng.
Nhưng ông không phải là một nhà
triết. Về chính trị, ông tham dự
vào đảng của Kennedy, cấp tiến
khuyễn tả. Gần đây, khi được gặp
TT Nixon, vị ông thống hỏi nhau
vấn : Trong đời này ông thấy cái
chỉ đẹ.. nhau trả lời : «Hoa Biển —
Thưa Tổng Thống».

V.H.B.

SINH HOẠT NHÓM HÀ THÚC NHƠN

LÁ THƯ HÀNG TUẦN

GỬI TOÀN THỂ BẠN ĐỌC TUẦN BÁO ĐỜI, THÂN HỮU, CẢM TÌNH VIÊN VÀ NHÓM VIÊN NHÓM HTN

Như quý vị và các anh, các chị đã rõ, Nhóm HTN hiện đang
xúc tiến việc thành lập một cơ sở hoạt động chuyên về xuất bản sách,
báo. Trong một tương lai gần đây, cơ sở sẽ phát hành trước hết
một nhật báo và sau đó sẽ phát hành mỗi tháng 2 loại sách Giáo Dục
và Phổ Thông. Để có thể thành lập két quỹ tốt, chúng tôi dự trù sẽ
mở tại mỗi tỉnh một văn phòng đại diện cho cơ sở hoạt động trên.
Nhiệm vụ các văn phòng này bao gồm việc thu thập mọi tin tức liên
kết đến sinh hoạt địa phương, tìm hiểu về phản ánh trung thực mọi
thắc mắc của dân chúng đồng thời cung cấp và phát triển việc tiêu
thụ các sách, báo do cơ sở ấn hành. Thành phần nhân sự các văn
phòng đại diện không bắt buộc phải là người trong Nhóm HTN mà sẽ
bao gồm bất cứ ai có thiện chí xây dựng và khả năng hoạt động,
muốn đóng góp vào việc xây dựng một cơ sở xuất bản và báo chí
thực sự hữu ích cho xã hội.

Cơ sở xuất bản và báo chí này sẽ hoạt động dưới hình thức
một công ty trách nhiệm hữu hạn với số vốn hàn hợp dự trữ tối thiểu
là 10 triệu đồng, chia làm 2000 cổ phần, mỗi cổ phần 5000 đồng.
Bất kỳ ai, dù là Nhóm viên Nhóm HTN hay không, đều có thể tham
dự góp cổ phần với công ty. Mỗi người được góp từ tối thiểu 1 cổ
phần (một) tới tối đa 100 cổ phần (một trăm).

Muốn góp cổ phần hoặc muốn cộng tác với tư cách nhân viên
văn phòng đại diện cơ sở tại địa phương xin quý vị và các anh, các
chị hãy cắt (hoặc ghép lại) PHIẾU TRẢ LỜI in ở bên, ghi các câu
trả lời cần thiết và gửi về tòa soạn báo ĐỜI trong thời hạn sớm nhất
kể từ ngày phát hành số báo này. Sau khi nhận được thư chúng
tôi sẽ gửi trả quý vị và các anh, các chị những tài liệu cần thiết như
Hợp đồng lập Công Ty, Qui ước về Quyền Lợi và Quyền Hạn của
người góp cổ phần và của nhân viên đại diện cơ sở tại địa phương.
Kế hoạch Hoạt động Chi tiết của cơ sở... chứng nào nhận đủ lời hứa
góp vốn của 2000 cổ phần, chúng tôi sẽ thông báo công khai trên
báo chí về cách thức góp tiền kèm theo tên, họ của những đại
diện chính thức được ủy thác phụ trách việc thu gom tiền của các
đọc giả ai mợ gửi tới, phần lớn là
phụ nữ.

Riêng các Nhóm viên HTN trên toàn quốc, ngoài việc hưởng
ứng tham gia xây dựng cơ sở trên còn có nhiệm vụ phổ biến rộng
rãi ý nghĩa việc làm này, giải thích cẩn kẽ cho bất kỳ thanh hưu, cảm
tinh viên và đồng bào nào về những thắc mắc liên hệ đến cơ sở xuất
bản và báo chí của Nhóm, nếu có. Các bạn cũng có nhiệm vụ vận
động đồng bào mọi giới hướng ứng đồng dào công việc này để ý
hướng xây dựng một xã hội mới có thể đạt thêm một khả năng
thành hiện.

Kính chào quý vị và các anh, các chị
SAIGON ngày 28-2-1971
NHÓM HÀ THÚC NHƠN

Ban Điều Hành Cơ Sở Xuất Bản và Báo Chí

PHIẾU TRẢ LỜI

v/v tham dự cơ sở
xuất bản và báo chí
Nhóm HÀ THÚC NHƠN

A— Tên, Họ, Địa chỉ :

B— Đồng ý gop cổ phần
để lập một cơ sở xuất bản báo
chí,

C— Đồng ý lãnh nhiệm vụ (Đại
Diện, Th.T.Viên, Cố Động viên
Quảng cáo viên) tại văn phòng
đại diện địa phương của cơ
sở (xóa những chữ không cần)

D— Ý kiến về tờ báo sẽ do cơ sở
ấn hành :

— Nội dung nên như thế nào ?

— Hình thức nên như thế nào ?

E— Cần thắc mắc gì về cơ sở
xuất bản và báo chí của nhóm
Hà Thúc Nhơn ?

Ghi CHÚ : Xin trả lời những câu
hỏi trên và gửi về tòa soạn tuần
báo ĐỜI. Bì thư đề tên ông Uyên
Thao. Những câu hỏi bạn xét thấy
không cần trả lời thì không nên
chèp lại.

DIỄN ĐÀN NHÓM VIÊN

VÙNG ĐẤT TỐT

TÔN THẤT TUỆ

«Dân khôn hơn cán bộ, cán bộ khôn hơn lãnh tụ», một câu nói khôi hài nhưng nó rất thích hợp với hoàn cảnh của mối tương giao giữa 2 lớp bị trị và thống trị của 2 khối nhân loại chia cách nhau bằng một cái tạm gọi là bức màn ý thức hệ. Lần trước tôi đã thừa rằng thói quen là một cái nấm âm tuyệt hảo. Và chính cái hâm ấm ấy là cái khôn của dân chúng và chính nhờ nó không ai gây được một ảo tưởng vĩnh cửu.

Họ bần bạc tìm lại gần nhau trước những thảm họa chung, cái thảm họa khôn kiếp là mình được phân danh cho những chương trình đẹp đẽ. Nhân danh giải phóng dân tộc họ đã bị chôn sống tập thể: rồi sau cơn ác mộng, nhân danh cứu trợ họ lại phải chứng kiến cảnh bắt công dàn nhau vì thước vải. Tôi đã chứng kiến cảnh đồng bào đến xin ăn ở các Ty Xã hội, rét buốt, không manh áo. Trong lúc đó, trong kho đầy áo quần cũ viện trợ, đầy áo quần do các lớp cát may thô tạp. Những vật phẩm ấy có được là nhân danh những người nghèo khó ấy mà quyền góp ở xứ người, mà lấy tiền mua vải, Cát vào kho để làm gì? Ông trưởng ty cho biết đê khi nào bà tinh đi ủ lạo các cô nhi viện, khu nghèo khổ.

Nhân danh những kẻ tồi tệ tàn ác để tranh nhau ảnh hưởng, tranh nhau tấm tôn, bao bột mì bán đi để xây nhà thờ, xây chùa cho dân tỵ nạn. Nhân danh họ để các tôn giáo tranh nhau ảnh hưởng. Nhân danh họ để minh chứng chiến tranh này có thực. Nhưng không ai nhân danh cái đau khổ thật sự của họ.

Cái trò my dân đã phải kéo mìn. Ngay cả thuyền vùng CS Đông Âu đang tiếp tục vận động một cuộc cách mạng, 1 cách mạnh mẽ đến độ nhà cầm quyền phải đưa ra những đề nghị dân chủ như Roumanie. Những diễn biến trên thế giới không cho phép chúng ta đứng trong vũng lầy của bịa bợm mà phải cùng nhau đi ra khỏi nỗi căm tối này.

Nền nhân chủ

Duyệt xét lại kinh nghiệm của các cuộc cách mạng lớn như 1789 của Pháp, Tân Hội của Trung Hoa, 1917 của Nga ta thấy kết quả như châm ngôn Tự do, Công bằng, Bác ái chỉ dùng để khác vào công nhà tù, các công trường cưỡng bách ở Sibéria. Nền dân chủ cũng chỉ đưa lại một đám dân biếu my dân và vô trách nhiệm, được nuôi như một đám hạc gỗ.

Dân đã khôn, họ đã biết thế nào

Mọi công việc liên hệ tới chương trình « HỌC BÓNG NHÓM HÀ THÚC NHƠN VÀ BÁO ĐỜI »
xin giao dịch với :

Ông VŨ THẾ NGỌC
Trưởng Ban Điều Hành Chương Trình
Địa chỉ : Tòa soạn tuần báo ĐỜI
Điện thoại : 22.323

nhó HK không dân chủ (tương đối) nhưng không ai dám phủ nhận tình trạng nghèo đói ở đây phát triển thuỷ chiểu với đà giàu có của vùng đất mới này.

Không có một hiến pháp nào dân chủ bằng hiến pháp Nga nhưng quê hương cách mạng này đã lập kỷ lục về nhà tù.

ooo

Chủ trương khai phóng đã tìm được một mảnh đất tốt là sự ngọt ngào của dân chúng. Xin đừng che trách một ai tàn bạo, một ai phi nhân, một ai làm việc cho ngoại bang. Xin đừng che trách vì che trách cũng thế thôi vậy tại sao không nhận cho họ một sứ mạng thiêng là làm cho dân giác ngộ. Tuy độ này không phải là đạo đức giả nhưng làm cho chúng ta vui lòng làm vì đã đến lúc «cùng tất» theo đòn lùi kiểm chứng luật của kinh Dịch.

TÔN THẤT TUỆ

Nhắn tin

• Anh LÊ TẤT HỮU (NT). —
Tôi là vđ muộn mất một ngày. Xin chờ anh suốt tuần này vậy.

• CÔ TRIỀU GIANG (Luật khoa)
— Đã nhận được thư do ông CT
thuyền. Mời có ghé tòa soạn vào
những ngày làm việc trong khoảng
từ 11 đến 18 giờ, gấp URG để bàn
về chuyện có viết trong thư.

• ĐOÀN MỸ (Quảng Ngãi). —
Đã ghi tên Mỹ vào danh sách
nhóm viên tại QN, sẽ có người
tới liên lạc với Mỹ sau. Trong
trường hợp có thể được, nên ghé
Đà Nẵng gấp bác sĩ Lương.

• Anh TRINH THIỀN TÙ
(Qu. Nhơn). — Chờ gấp anh tại
Sugon như đã hẹn.

• Anh HOÀNG HUY PHONG
(Qu. Nhơn). — Việc cấp thẻ ký
tên cho các thông tin viên địa
phương là việc chúng tôi sẽ phải
lên khi bảo rơ. Xin anh cứ chuẩn bị
tuyệt những gì xét thấy cần thiết.

SỔ TAY SINH HOẠT

● Miễn phí cho 10 học sinh — sinh viên.

Hưởng ứng chương trình Học Bóng đá Nhóm HTN và tuần báo Đời tổ chức, giáo sư Hà Thanh Bình đã đồng ý miễn lệ phí cho 10 sinh viên học sinh theo học tại Trung Tâm J.Cantor, trường Nguyễn Dương, 242 Nguyễn Huệ, Đức. Tiền chuẫn được ấn định để miễn lệ phí là các sinh viên — học sinh theo học các lớp hướng dẫn MPC, MGP, SPCN, Toán Lý Hóa 12 A,B tại trường Nguyễn Dương và do Nhóm HTN và tuần báo Đời giới thiệu. Hiện Văn Phòng Ủy Ban Điều Hành Chương Trình Học Bóng «Hà Thủ Nhơn» và tuần báo Đời, đang tìm hiểu để giới thiệu các học sinh — sinh viên muốn được hưởng sự nâng đỡ trên.

● Sẽ cấp học bổng cho SV du học

Ban Điều Hành Chương Trình Học Bóng «HTN» và Tuần Báo Đời, đang dự trù một kế hoạch mở rộng hoạt động hơn nữa để có thể tiến tới việc bảo trợ cho một số SVHS xuất sắc có cơ hội xuất ngoại du học.

Trưởng Ban Điều Hành chương trình, ông Vũ Thế Ngọc, cho biết rằng công việc mà UB sẽ làm phải trong phạm vi thể hiện kế hoạch trên rất bê bối. Trước hết, UB sẽ phải làm cách nào để tạo một tình trạng liên lạc chặt chẽ với các trường trung và đại học tại VN để tìm hiểu về những ca nhân SVHS đang được nâng đỡ. Kế đó, UB còn phải liên lạc với các trường đại học và các hội từ thiện ngoài quốc để nghị họ giúp đỡ. Cuối cùng, UB sẽ còn phải vận động hoàn tất thủ tục xuất ngoại cho các SVHS. Ngoài những công việc trên UB cũng phải nghĩ

tới những biện pháp theo dõi việc học hành của các SVHS được cấp học bổng ở cả trong lẫn ngoài nước.

Hội thảo về «đấu tranh xây dựng xã hội»

Song song với việc tổ chức vận phòng đại diện địa phương cho nhật báo Nhân Chủ, phái đoàn Trung ương nhóm HTN lưu động công tác tại các tỉnh còn có nhiệm vụ liên lạc để sắp xếp thực hiện một phần chương trình công tác đã đề ra trước đây là tổ chức hội thảo tại các địa phương. Đề tài hội thảo sẽ linh động bao gồm nhiều vấn đề trong khuôn khổ công cuộc vận động đấu tranh tiến tới một tình trạng xã hội mới. Các Chi Nhóm địa phương hiện đã được chỉ thị nghiên cứu về nhu cầu tìm hiểu của từng vùng và đề nghị về vận phòng Thường Vụ Đoàn Trung Ương các đề tài hội thảo thích hợp. Nhóm tiếp xúc với nhiều nhân sĩ tại thủ đô để đề nghị các vị này nhận trách nhiệm hướng dẫn các cuộc hội thảo trên. Hiện một số trong các vị trên đã nhận lời và chương trình có thể khởi sự được thực hiện vào dịp nhật báo Nhân Chủ ra mắt.

Một ông Tá tại Huế và một ông T.T sập được hỏi thăm

Văn Phòng TVĐTU vừa gửi văn thư nhắc nhở các Chi Nhóm địa phương cũng như Nhóm viên trên toàn quốc là phải quyết liệt nhưng luôn luôn thận trọng trong việc tố giác tham nhũng. Trong mọi trường hợp nhậm biết có sự tham nhũng cần phải kiên nhẫn điều tra tìm hiểu tận và sau đó, chuyên đầy đủ tài liệu về Văn Phòng TVĐTU để xin quyết định. Văn Phòng TVĐTU nhấn mạnh rằng

không một nhóm viên nào được tụ ý hành động nhằm danh Nhóm trước khi có ý kiến của TĐVTU ở ngay cả trong những trường hợp đã nắm được những tài liệu giá trị trám phản trám.

Được biết TĐVTU hiện đang chờ kết quả điều tra của các chi nhóm địa phương về hàng chục vụ tham nhũng do dân chúng gửi thư tố cáo. Phản động các người bị tố tham nhũng đều là những viên chức cao cấp địa phương trong số có 1 sỉ quan cấp tá tại Huế bị tố là đã cưỡng đoạt tài sản của một gia đình lương thiện tại đây. Sau khi các cuộc điều tra kết thúc, Thường Vụ Đoàn Trung Ương sẽ chuyển hồ sơ tới các cơ quan hữu trách, đồng thời sẽ công bố trên báo chí và trong trường hợp có sự cố tình làm ngơ, TĐVTU sẽ vận động các đoàn thể dân chúng tạo áp lực đòi giải quyết thỏa đáng. Mặt khác, TĐVTU có thể sẽ họp báo trong một ngày gần đây để công bố những tài liệu liên quan đến hệ thống tham nhũng tại một Bộ đang có cuộc tố cáo lẫn nhau giữa ông Tống Trường và các nhân viên thuộc cấp. Một ủy viên TĐ cho biết với tư cách riêng rằng tuy chưa nắm đầy đủ tài liệu để quyết định ngay thái độ, nhưng Nhóm đã có một số tài liệu khá quan trọng để có thể can thiệp vào vụ này. Cũng theo nhân vật trên, việc họp báo hay can thiệp bằng một hình thức nào khác sẽ được quyết định trong một phiên họp TĐV.

BÓNG TỐI ĐI QUẢ

(tức 1287 ngày trong Bộ chỉ huy tối cao MT DTGPMN)

Hồi ký : VŨ HÙNG
Cải biên : KIM NHẬT
tập 2 đã phát hành trên toàn quốc

— Bạn đọc báo Đời không đọc BÓNG TỐI ĐI QUẢ không phải là bạn đọc của Đời.

— Một tác phẩm không được đọc sẽ ức chế học máu mà chết.

Thư của UBĐHCTHB, Nhóm HTN và tuần báo Đời

KÍNH GỬI CÁC NHÀ HỎA TÂM TRÊN TOÀN QUỐC

Thưa quý vị,

Trong nhận thức phải tạo cơ hội vun bồi học vấn cho tuổi trẻ, chúng tôi đã cố gắng góp phần bằng cách thành lập một Chương trình Cấp phát Học bổng cho sinh viên toàn quốc. Theo dự trù, trong năm 1971, chương trình này sẽ cấp phát 200 học bổng. Tiêu chuẩn để cấp phát là sinh viên học sinh thuộc thành phần công nhân, nông dân, thanh niên hoặc có hoàn cảnh nghèo túng đáng nể. Các sinh viên học sinh này sẽ do các trường, các đoàn thể xã hội hoặc từ nhân giới thiệu. Sau khi điều tra kỹ, Ủy Ban Điều Hành Chương Trình sẽ chọn lựa để giới thiệu trực tiếp với các nhà hảo tâm đã hứa giúp đỡ hoặc sẽ làm trung gian chuyển các học bổng tới tay những sinh viên — học sinh này.

Việc làm này có thể quá bé nhỏ so với thiện tâm, thiện chí của quý vị, nhưng dầu sao vẫn là một việc hữu ích. Do đó chúng tôi ước mong rằng sẽ được hàn hạnh đón nhận sự giúp đỡ quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng cho Ủy Ban Điều Hành Chương Trình được biết ý kiến về sự giúp đỡ mà quý vị sẽ dành cho bằng cách ghi các chi tiết cần thiết vào PHIẾU ÂN NHÂN đính kèm và gửi lại địa chỉ tòa soạn tuần báo Đời.

Nếu đòi hỏi này đã làm phiền quý vị và mất một số thời giờ hiếm hoi, xin quý vị rộng tình lượng thứ cho, vì chúng tôi không còn cách nào khác hơn để có thể nhận biết ý kiến của quý vị.

Chân thành cảm ơn quý vị

Kính thư

UBĐH CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NHÓM HTN
VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

PHIẾU ÂN NHÂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NHÓM HTN VÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, Họ :

Địa chỉ :

đóng ủng hộ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG do nhóm Hà Thúc Nhơn và tuần báo Đời tổ chức, bằng cách đóng góp :

- A.— Một số tiền là
B.— Một số học bổng theo các chi tiết sau :

- 1) học bổng toàn phần (4.000\$)
2) học bổng bán phần (2.000\$)
3) học bổng khuyến khích (1.000\$)

trong thời gian là tháng, kể từ tháng 1971

Ngày tháng năm 1971

KÝ TÊN

Xin gửi phiếu này về tòa soạn tuần báo Đời cho ông VŨ THẾ NGỌC

SỰ BẢN LOẠN

(TIẾP THEO TRANG 33)

Có một số SV sợ linh quá đến độ học khuya, uống cà phê để cho lao phổi nặng hoặc để cho kinh cậu lên đến 9 độ 10 độ hy vọng được hoãn dịch vì lý do sức khỏe !

Người ta cũng đồn đại ở một số đại học Saigon có những SV con nhà giàu học đốt như bo, đầm như lira mà luôn luôn được đỗ với vì có Trần hưng Đạo yểm trợ ! Chuyện thực hư phải hỏi nhà nước ! Học sinh mua chứng chỉ thì nước này khâm khở làm sao được ?

Cái bẩn thứ tư là họ mất tin tưởng ở một cuộc sống tương lai. Những kẻ đi trước họ nếu không phải là lính thì khi học xong với mành bang trong tay vẫn không thể kiếm sống một cách đủ ăn chứ đừng nói đến thoái mai phảy phẩy !

Rất nhiều sinh viên với cấp bậc cử nhân đã phải toát mồ hôi căi với và đổi dài cả tháng mới thu được một chân dạy học, một chân thư ký để kiếm chút tiền cùm, khởi phải tiếp tục «xin ăn» cha mẹ dài dài. Ta cứ nhìn vào mục tìm việc, mục rao vặt đều thấy rõ tình trạng bi đát này.

Về phía chính quyền, lo nuôi ăn linh còn chưa xong làm sao lo nổi cho các sinh viên ngay cả sinh viên từ nghiệp có đủ chỗ làm ? Tóm lại sự đời rách ám ánh họ khủng khiếp đến độ họ có thể phác vẽ trước cái viễn cảnh tưng bừng lai của bù bảng mực đen như mõm chó !

Nếu không kể những cái bẩn già vật, những cái bẩn có tính cách cá nhân thì ta cũng phải kể đến tình trạng bất ổn, lén lém, mất vệ sinh của xã hội này cũng làm cho sự học của SV mất hứng 1 phần không nhỏ. Họ học để đạt tới những tiêu chuẩn mà chính những tiêu chuẩn này đang bị phá đỗ, đang bị lỏn nhão. Họ trong tình trạng như vậy, thử hỏi sinh viên làm sao tiến bộ, làm sao đuổi kịp những tiêu chuẩn của một nền văn minh mới đòi hỏi.

Đại học, sinh viên buồn rị chào may ! Nhưng buồn chẳng au cái gì. Hãy cười phá lèn như một thang điện, như một nhà triết học mồ, như một thằng hề, cho zui zẻ cái lảng !

Nirc này buồn đêch đi đến đâu cả !

Noi chuyện với...

(Tiếp theo trang 25)

người sạch trong tuần là ý kiến rất hay. But đầu từ tuần tới Đời sẽ thực hiện sáng kiến của bạn đọc. Đồng thời yêu cầu bạn đọc nếu muốn biết người sạch nào thì xin giới thiệu về tòa soạn. Cả người bẩn nữa. Người bẩn sẽ di song song với người sạch trên báo Đời.

Người bẩn tuần này

Người bẩn tuần này có nhẽ là sư ông Thích đức Nghiệp. Người vửa tỉnh hờ tuyên bố rằng 500 tu sĩ ở VNQT dương chết đói, cần tổ chức bội chợ, cho thầu lấy 7 triệu cho vay lấy lời 3 phần mỗi tháng lấy tiền nuôi các tu sĩ.

Có người cho rằng ông du học Mỹ nên lấy cái tinh thần «pragmatique» của người Mỹ. Không phải thế đâu. Hồi ông chưa đi Mỹ, ông cũng đã rất thực tế. Khi Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu ở ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt chính mặt Đầu Gối đã chứng kiến cái cảnh rùng rợn như sau :

Trong khi lửa phừng phực cháy, và Đầu Gối nghẹn ngào nhìn, thì sư ông Đức Nghiệp hăng say, hùng hồn, diễn thuyết kèn gai quần chúng trong micro, không những nói bằng tiếng Việt, mà còn nói tiếng Mỹ rất lưu loát, chơn chu. Và gương mặt không những tĩnh bơ, còn hân hoan, khoái tỷ là đẳng khác. Nghe ông sách động, nhìn gương mặt ông, Đầu Gối thấy một cái gì bất nhẫn, tảng tận lương tâm, lợi dụng trán tráo không chịu nổi. Đầu Gối muốn xông tới, dùi cái micro vứt đi, để khỏi phải nghe ông tuyên truyền, khích động. Đó, ông Đức Nghiệp thực tế như rửa áo.

Vừa đây, ông gặp báo chí, ông than phiền các nhật báo lém nhém quá. Ông quên phết có hồi ông làm chủ nhiệm báo, báo của ông chiếm kỷ lục lém nhém vì những chuyện xúc phạm thuận phong mỹ tục. Hết như nhật báo Tiền Bộ (tòa báo đặt tại Việt Tấn Xã) trước khi ra mắt, thi đang quảng cáo trên các báo rằng :

— Bạn đọc mình vì có quá nhiều báo lém nhém ? Xin dón đọc Tiền Bộ tờ báo quyết tâm lôi ngược dòng để đem lại một sắc thái ngay thẳng cho nghệ làm báo.

Nhung tôi khi ra mat, thi đang

những bài báo (tiến bộ) như đoạn dưới đây (trích nguyên văn) :

Diêm vẫn nắm chặt tay Vĩnh. Vĩnh nghe ngóng một lát rồi khép cánh cổng lại. Chàng cài chiếc then ngang xong ôm lấy Diêm đòi hỏi. Dưới tần cây lớn trong vườn, Diêm đành chay nước mắt trong sự ôm ấp ái ân chập chững của Vĩnh. Chàng xoay nàng tới lui. Diêm thì luôn luôn đê ý coi chừng Tuyền và chị Hai phía trong nhà. Nàng sợ hãi bị bắt gấp muôn đường tim.

Vĩnh thỏa mãn rồi đưa vào cánh cổng mà thở. Diêm lại phải thu vén cho cả hai. Vĩnh nói : — Em đưa anh về chiếc ghế trên hiên đi em. Anh muốn nằm ngủ một lát.

Diêm giắt tay Vĩnh kéo vào. Chàng ngồi xuống ghế ngả lưng ngửa cổ nhắm mắt. Thở.

Diêm ngồi bên cạnh gục vào vai Vĩnh. Em thương anh quá nhưng anh làm em sợ quá. Anh đúng là bóng tối ngoài kia. Anh đúng là những tàn cây lù lù ngoài kia. Anh như mè quái mà là thứ mè quái có mặt. Anh dữ dằn quá. Em sợ anh rồi đó.

Chàng một là bước tới ngồi phịch xuống ghế bành. Diêm sửa lại quần rồi bước nhanh lại gài nút cho Vĩnh. Vĩnh ngồi dựa lưng ngửa mặt mắt chàng nhắm nghiền. Vĩnh thì thầm :

— Anh cưới em ngày hôm nay. Diêm kéo Vĩnh đứng dậy.

— Thời bỏ qua chuyện vừa rồi đi. Chúng mình ra ngoài vườn nói chuyện với bà Tuyền cho tự nhiên một chút.

Vĩnh kêu :

— Anh mệt quá. Diêm châm chím.

— Ai bảo ầu tả. Mà có vậy đã mệt sao.

— Thị tại ầu tả nên mới mệt. Nếu đang hoàng đầu đến nỗi.

Đời làm cầm

(TIẾP THEO TRANG 33)

Khách chơi đến đây dùng mít khẩu, mít hiệu hoặc bôp kèn xe hơi một cách được ấu định riêng.

Người ta thắc mắc không biết có ông bụt Giao chỉ nào được thường thức món là đà Mỹ ở đây không ?



LUÔNG CAI VÀNG

Dần linh quang cảnh thật là bí mật lặng lẽ. Vì mỗi tiếp thu, và trú quân ngoài đồng trống, nên doanh trại không có điện. Mọi máy điện nhỏ chỉ được dùng giới hạn cho bộ chỉ huy.. Các căn lều khác, linh dung đèn cây hoặc dùng những thỏi pin nhỏ của truyền tin, mỗi thỏi pin cho mỗi ngọn đèn sáu vòng hiu hắt.

Mỗi người lính thu mình trong tấm chăn mùa lạnh là mỗi một tâm hồn bao la, trong đó, thế giới ký ức mênh mông, có người đã nhớ tới trận Hòa bình, trận Nam định, lần hành quân qua Cao Bắc Lạng chiểu một mùa đông năm trước anh vừa đò bộ tới Phú chiêm, chiến dịch «Ác lăng» anh đã thấy bờ biển khô khan trú phòng của miền Phú yên Bình định, anh giáp mặt với sự phòng ngự thật là anh dũng của Liên khu Năm, có người, nhắm mắt giữa đêm quê hương xa lạ còn nghe tiếng súng trận Bồ bồ, thấy chiếc máy bay bốc cháy lảo đảo trên nền trời, cuối cùng chiếc máy bay chỉ là một làn khói xám mờ nhạt. Nào hay, chính làn khói xám kia là tấm mây lơ đãng biểu hiệu cho một số nhân mạng thời chiến.

Đêm thật lạnh, đêm của mùa đông 1954, những người lính vừa qua một cuộc chiến mười năm, đã quàng chân nhau, cho nhau những kỷ niệm hãi hùng. Trận Quảng Đà, Trận Đò Xu. Ngày đò họ Hải Phòng. Chiểu hành quân Thanh hóa. Vượt con sông dài, Tr้าo ngọn núi cao, Những ngày thất bại

trở lại tìm một thị trấn ẩn đậm, chui vào «bợt đèn» ôm một con diêm. Ngực và háng. Khi đắp cái háng thiêu nứ lên mặt, người chiến sĩ gan dạ anh hùng thua rất nhiều trận của thế kỷ hãy còn thấy dương đi đỗ hòn của một viên đạn lửa, còn thấy cái nòng súng cà nồng đèn ngòm tuyệt vọng thót ra từng quả đạn cuối cùng, đầu kia là biển người. Chiến tranh đã trở thành một giấc mộng vô bờ, giấc mộng đi rêu rao trong cõi khắp đầu giây cuối khắc lúc giao hoan.

Đêm linh tháp phương, những linh hồn hờ hững đó giờ đây đã tập họp bên vòng kèm gai, phía ngoài là bãi cát lạnh. Những mảnh ban chiểu đã hòa lẫn với đêm. Gió hun hút, Biển gọi từng cơn. Có người nói quê hương ta đau khổ triền miên chỉ vì biển. Nó thường trực than thở, nó trù èo, ôi biển Việt Nam, tôi nghe mày ngậm ngùi rên xiết mày khóc than hoai hối. Chỉ có biển mới đây dù nước mắt khóc thanh niên. Chỉ có mày mới có tiếng chia buồn mắng trừng điệp đêm ngày, biển ôi, hãy vỗ những điệu vui.

Khoảng sáu giờ sáng, viên thiêu úy thức giấc, anh ta đun một ấm nước. Ngồi nhìn ngọn đèn còn cháy úy mị, người thiêu úy ôm cây đèn, đèn may cầu vọng cõi Ông ta người Sóc trăng. Chiến tranh đã tháo gỡ tất cả những gì được gọi là riêng tư của ông, ông chỉ còn mây cầu vọng cõi nằm lòng từ thuở bé.

Tới mỗi lúc một sáng tỏ bên ngoài. Bãi cát lạnh đã hiện những cồn trăng. Dưới rặng dương heo hút, đã thấp thoáng một vài con chó hoang. Chỉ có loài chó là đi lại tự do giữa vùng thù hận này. Viên trung úy nói :

— Cảnh xa nhà, nghe anh đàn mây cầu vọng cõi tôi muôn khóc.

Viên thiêu úy ngừng đâu lên, nhìn về phía viên trung úy với giọng chân thật dễ dàng của người miền Nam, viên thiêu úy nói:

— Nhớ quá trung úy. Những tưởng chiến tranh hết rồi minh có thể về với vợ con, ai ngờ... cũng máu đồ thịt rơi, trung úy...

— Gi đở.

— Tôi sợ tự nó làm mạnh.

— Cõi thê lâm. Ngày mai là ngày chúng minh phải đương đầu với nhiều khó khăn. Bọn chúng lại sẽ mang những xác chết tới đây, đặt điều kiện cho những mục phiêu chính trị.

— Mục phiêu gì nữa, ký kết đình chiến rồi.

— Không phải thế, đối với họ chiến tranh phải trải ra muôn đời, tới khi nào người cuối cùng của nhân loại chịu đưa nắm tay lên thề trung thành với đảng, lúc đó may ra...

Cây đàn đặt trên nền đất, hai cái tách dọn ra, trà được rót thơm ngát, viên thiêu úy mời người chỉ huy cũng nhâm nháp trà. Ngoài vùng sương, một con chim lè loi bay lại, sà cánh đậu trên một cây dương. Từ xa, lác đác những khu vườn, liếp nhà yên lặng. Một vài hàng dậu thưa xuất hiện, trên đó một vài cánh hoa sầu muộn. Những dấu chân đậm nét tưởng như sâu tới cả lòng đất chiêu hóm qua, nay đã nhạt nhòa. Mặt cát ướt.

Lúc đó, trong cánh rừng xa hơn, ven sông, đám thanh niên đã tụ tập được một số lớn đồng bào. Bốn xác người được đặt trên bốn chiếc giường. Trên mỗi xác có phủ mỗi lá quốc kỳ. Quốc kỳ để thêm long trọng thôi, thực ra, mỗi xác chết đó thầm đã là một lá quốc kỳ rồi.

Trước đó vài giờ, dưới ánh đuốc bập bùng, hàng nghìn người đã âm thầm nhỏ lệ. Họ mặc niệm người chết. Bất cứ những gì gọi là âm thầm tưởng niệm đều mặc nhiên được cõi gắng hiều là chúng tôi không báo giờ buồn thảm, không bao giờ lùi bước, chẳng sợ hãi sờn lòng, chúng tôi sẽ tiến tới cho người sống, một nghìn người ngã xuống cho một triệu người đứng lên, bởi đồng loại, một người chết có thể là một thảm cảnh, một trăm người chết chỉ là một bàng danh sách, tới khi có một triệu người chết, đó là một cải tạo, một hành trình lột xác của nhân loại tiến bộ.

Một số tin tưởng như vậy, và họ sẵn sàng chờ cái chết có thể xảy tới. Số khác ca hát. Một số đã ra bờ sông, đi lặng lẽ bên dòng nước mộng, nghỉ về cuộc đời đời. Một vài người thoái bộ một cách nồng nàn, đã đứng bên xác chết mà từ nghẹt rít:

«Chúng ta sẽ làm gì với những xác chết này? »

Ngô khoai có thể được trồng ta trên luống đất màu mỡ, cây cối sẽ trù phú trên vùng đất quê hương. Nhưng xác người? chúng ta chì họ chết để trồng cây lên thân xác kia những gì? Chủ nghĩa lý tưởng phải chăng những thứ đó mới chính thức lược bỏ bởi xác chết. Tai sao chúng ta không có quyền tiết kiệm xác chết? Chúng ta phải được sống trong một thời đại thanh bình. Mọi sự sống sót, dù của một kẻ phạm tội, tại sao không được đón nhận? »

Nghĩ như vậy như không ai dám nói ra. Người ta chỉ ngồi hay đứng dậy, nắm tay, nắm thật chặt cho một áu lo (bên ngoài, cái hình thức đó là nắm tay của cầm thủ sẵn sàng đâm vào kế xâm lăng).

Đêm qua, có người đã thấy tường tận bốn xác chết. Một người bị đạn xuyên thủng đầu. Ốt bị vỡ ra: từ tường ở đâu trong óc túy? Có phải từ tường hay lý tưởng là một mờ bầy nhầy trắng hếu vừa ra đó, tanh hôi như tuy trong một ống xương bò. Nửa buổi ngày hôm sau, trời nắng chói chang, cái mồi tư tưởng hay lý tưởng kia sẽ bay mũi, ruồi nhặng sẽ tới, người đi qua buôn nôn... thì hài thứ 2 đã lánh nǎm viên đạn vào ngay ngực. Những ống sườn vỡ nát: trái tim yêu dấu nằm phía nào lòng ngực?

Nạn nhân thứ ba là một đứa bé. Nó không chết vì đạn mà vì sự chen lấn của đám người lớn trong khi bỏ chạy. Nó bị chà đạp, nát óc.

«Nó không chết vì đạn, nhưng nếu không có biếu tình, thì có ai đạp vỡ đầu nó đâu. Như thế chính tại kia, cái thứ lính trong kẽ gai, đã giết thẳng bé. Nó đã chết vì Tổ quốc như một anh hùng ».

Trong ý niệm đó, đám thanh niên đã mang quốc kỳ phủ lên thi hài vị anh hùng tí hon đã chết cho một lý tưởng tình cờ.

Nạn nhân thứ 4 là chị dâu bà bị đập chết ngày hôm qua Chị đã bị một thằng «Tây giả tưởng» hâm hiếp tại một nơi «không có nơi chốn». Tại Pháp là một tai ngoại nhân đê tiện, tại thực dân chó đẻ đã được thấy rõ ràng. Mỗi người Pháp sang Đồng dương đã là một tội nhân mang trong người bản án cưỡng bức hâm hiếp. Nhưng chị dâu bà ngày hôm qua quả tình không bị một thằng Tây nào hiếp chị cả. Chị bị đám đông quật chết chỉ vì cái lở móm phát ngôn những lời nói chân chính như không cần thiết cho hoàn cảnh mà thôi. Không phải lúc nào phát ngôn đúng sự thật là được đám đông hoan hô đâu.

Mặt trời bao giờ cũng mọc ở phương đông. Và nó đã mọc đỏ hỏn như một đám cháy thiên thu. Đám cháy đó trôi dàn trên mặt biển, những mây về sáng tuôn tự tan biến, những lá rớt sê khô, giờ thôi qua cồn cát, bụi đã nhẹ nhàng bốc lên. Đám thanh niên cùng bọn người đồng đảo với bốn xác chết, tiến dần về hướng doanh trại của lính.

(CÒN NỮA)

Thanh Loan bỗng thấy từ **vân**, nàng rưng rưng nước mắt, nàng nhìn trung tá Hồ đôi mắt thiết hơn :

— Thưa trung tá, dù không có chuyện ấy đã chẳng nữa tôi vẫn yêu trung tá, đó là điều thật nhất trong lòng tôi, vâng, thưa trung tá tôi chỉ là một người con gái yếu đuối, nhưng tôi không biết sợ gì hết, tôi yêu trung tá, tôi nói thẳng như vậy, tôi công khai, yêu được một người như trung tá chính là một điều hạnh diện, chẳng có gì đáng gọi là hy sinh hết.

Trung tá Hồ nhún nhường :

— Cô nói hơi quá đó cô Thanh Loan.

Thanh Loan cương quyết :

— Không, không phải thế, chính trung tá là người mà đã được nhiều người quí mến, tôi nghe nhiều chuyện về trung tá, tôi có tìm hiểu trung tá qua nhiều người khác dì kề lại, và tôi thấy một người như trung tá mới xứng đáng là người yêu của tôi, tôi ít tuổi thật đấy, nhưng tôi không non nớt, không nồng eẹn như trung tá nghỉ đâu. Nếu tôi được làm người yêu, rồi làm vợ của trung tá sau này là điều hân hạnh c'io tôi, cho c'ì gia đình tôi tôi chỉ sợ rằng trung tá chê tôi, chê gia đình tôi, vì thưa trung tá tôi hiều gia đình tôi, tôi không ngăn ngại gì nói với trung tá như vậy, vâng, về gia đình tôi, cha tôi và mẹ tôi tôi hiều những người đó, nhất là mẹ tôi, vâng bà áy chỉ là mẹ ghé tôi thôi, điều đó ở đây không ai biết, người đầu tiên tôi nói cho biết là trung tá, tôi tin tưởng trung tá hoàn toàn, tôi không ngăn ngại gì hết.

— Điều đó thì ích lợi gì cho tôi đâu.

Thanh Loan đã phát cáu, nàng cảm thấy nàng bị chạm tự ái hơi nhiều, nàng nhìn thẳng vào mặt ông ta :

— Thưa trung tá, chắc là trung tá khinh miệt tôi lắm phải không, một người con gái như tôi thật trơ trẽn, mê trai đến dỗi tới thú thật tình yêu để van xin, trung tá chắc chưa bao giờ thấy một người con gái như thế.

Nàng sửa soạn đứng dậy, sự nỗi giận của nàng cũng có chút hiệu quả, trung tá Hồ vội vàng giữ nàng lại :

— Khoan hãy cô, chúng ta chưa nói chuyện hết với nhau mà.

Thanh Loan rút mũi xoa ra lau nước mắt :

— Thưa trung tá, về phần tôi tôi đã nói hết rồi, tôi nói hết những điều đốn mặt của mình.

— Đừng nên gay gắt như vậy, tôi muốn hỏi cô một điều.

Thanh Loan bình tĩnh :

— Vâng, thưa trung tá tôi xin nghe trung tá trung tá cứ hỏi.

— Cô biết về con người tôi như thế nào ?

(CÒN NỮA)

PHẦN NĂM

Trung tá Hồ ngồi lầm lì, ly rượu bia trước mặt ông, ông chỉ nhấp giọng một chút, ly bia đã tan hết đá, và không còn xúi bọt, trung tá Hồ nhấc ly lên, ông uống từng hớp nhỏ, bia dính trên hầm rau mép của ông ánh lên mẫu trắng ông đưa tay quết miệng, ông nhìn thẳng vào mặt Thanh Loan, giọng ông trầm tĩnh:

— Cô liều lĩnh lắm, tại sao cô lại làm thế, tôi là một sĩ quan, dù rằng là một sĩ quan cấp tá, nhưng tôi ở dưới quyền trung tướng tư lệnh, mà sĩ quan như tôi trung tướng tra gì, tôi đang bị trù, cô đã thấy tôi vừa lãnh đủ mười lăm ngày tù, bây giờ cô đến đây bầy tỏ cảm tình với tôi, tôi có lời cảm ơn cô, cái thân tôi không xá gì, nhưng còn cô, cô công khai tới thăm tôi mọi người sẽ biết chuyện này, và chắc chắn trung tướng tư lệnh và mẹ cô cũng biết, rồi lúc ấy cô sẽ ra sao ?

Thanh Loan buồn bã nàng ngược lên nhìn trung tá Hồ :

— Thưa trung tá, trung tá tha lỗi cho, nhưng nếu tôi không đường đột như thế này chắc chắn rằng không bao giờ được quen trung tá.

Trung tá Hồ cười, khẽ lắc đầu:

— Cô làm quen với tôi, chuyện ấy thì ích gì, chỉ thêm phiền nhiễu cho cô.

Thanh Loan giọng cương quyết :

— Không đâu, nếu cha mẹ tôi biết tôi quen với trung tá, và còn hơn thế nữa, chẳng hạn như biết tôi...

Nàng ngập ngừng, đôi mắt nàng trở nên tha thiết hơn :

— Dạ, chẳng hạn như tôi... tôi... yêu trung tá, mọi chuyện sẽ khác, tôi biết cha mẹ tôi đối với trung tá có nhiều chuyện bất công, tôi...

Trung tá Hồ bình tĩnh, vẻ mặt ông không có gì đổi khác, ông cười :

— Tôi hiều ý cô, phải nói rằng tôi hiều quá rõ cô muốn hy sinh vì tôi, cô muốn lấy tình yêu đó ra để che chở tôi chở gì.

Ông lắc đầu, nhìn thẳng vào mặt nàng :

— Cô hãy nhìn tôi cho rõ, cho kỹ...

Ông vò mái tóc cắt ngắn của ông đã điềm hoà râm :

— Cô thấy không, tóc tôi đã bạc, tôi đã hơi lớn tuổi rồi, trong khi cô còn quá trẻ, cô xinh đẹp nữa, tương lai của cô, và còn trăm ngàn thứ đẹp đẽ khác chờ đợi cô, nói như vậy không phải là tôi có mặt cảm đâu, không bao giờ tôi có mặc cảm hết, với một người như tôi từng vào sanh ra tử, từng ở ngay bên cạnh cái chết, tôi chưa biết sợ gì hết, vậy bây giờ tôi đâu cần dùng cô để làm áp lực với trung tướng tư lệnh để được yên thân,

truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI



Thanh Loan đã nghe hết chuyện mụ nói ở phòng bên cạnh, nàng nín cười :

— Bà muốn nói chuyện với tôi ?

— Dạ thưa cô có chuyện phải nhờ đến cô.

Thanh Loan đưa mắt nhìn người lính :

— Anh cứ cho bà ấy nói vài câu, tôi cũng không có thì giờ tiếp chuyện bà ấy nhiều. Nào có chuyện gì đó bà :

— Thưa cô không hiểu hôm nay phu nhơn có chuyện gì buồn bức phu nhơn giận tôi...

Thanh Loan cười :

— Ai biết được, nhưng bà được má tôi quí mến lắm mà.

— Dạ, mọi khi thì như vậy thiệt, nhưng hôm nay không hiểu vì sao.

Thanh Loan lắc đầu :

— Tôi chịu, tôi đâu biết gì.

— Xin cô vui lòng nói hộ với phu nhơn, phu nhơn cho phép tôi ngày mai tới xin lỗi phu nhơn,

— Bà có lỗi gì mà xin lỗi.

— Dạ thiệt tình tôi cũng không biết mình có lỗi gì, nhưng một khi phu nhơn đã giận thì chắc là tôi phải có lỗi rồi, nếu được cô nói cho một câu thì may mắn cho tôi vô cùng.

Thanh Loan vẫn lắc đầu :

Khủng hoảng ĐẠI HỌC

BÀI THẨU LƯỢM Ý KIẾN CỦA NHIỀU GS. ĐẠI HỌC

(TIẾP THEO TRANG 6)

Theo GS Nguyễn Văn Trường, đại học phải đào tạo ra những người SV để sản xuất, Muốn biết nhu cầu về cán bộ sản xuất, chúng ta phải xác định trước nhu cầu phát triển quốc gia. Các bộ phận của quốc gia phải phối hợp để xác định nhu cầu này. Hiện nay Đại Học chỉ nhằm đào tạo loại cán bộ cao cấp, trong khi đất nước ta thiếu loại cán bộ trung cấp.

Vì vậy, theo GS Trường, một quan niệm đại học « Công Đồng Tự Quản » như Đại Học Tiền Giang đang thành lập là quan niệm khá dễ chấp nhận được.

GS Nguyễn cao Hách cũng cho rằng phải định rõ nhu cầu quốc gia trước khi đào tạo cán bộ. Theo ông, không thể quan niệm huấn luyện SV ra chỉ để cho họ kiếm佣金, mà phải để phục vụ nhu cầu tương lai của xã hội.

Theo GS Hách, những nhu cầu của quốc gia là gì? Trước hết là nước mạnh, để giữ vững nền độc lập, nước giàu để dân đỡ khổ, do đó phải phát triển kinh tế, và dân tộc đoàn kết để đỡ chém giết lẫn nhau. Những nhu cầu đó là mục tiêu của các chương trình giáo dục.

GS Trường nhấn mạnh sự tương quan giữa Đại Học và các cấp giáo sư khác. Ông cho một vài con số đáng suy nghĩ :

Trong 100 học sinh vở học lớp một (tức lớp 5 tiểu học cũ), thì chỉ có khoảng dưới 49 em học lên đến lớp 4. Trong số đó, chỉ có dưới 28 em học lên lớp 6 (tức là đệ thất bậc trung học cũ).

Đến hết bậc trung học, thì với 100 em vở lớp 1, chỉ có khoảng dưới 5 em thi đậu tú tài đỗ lên Đại Học. Các con số này, lấy trung bình các con số trong 8 năm qua.

Như vậy khi chính phủ đưa ra một chương trình 12 năm eduy

Qui chế giáo sư của các đại học hoặc rất lỏng, hoặc không có. Các Viện đại học, trừ Đại học Huế thời LM Cao văn Luân làm viện trưởng, không có kế hoạch hoặc không chú trọng đến kế hoạch đào tạo giáo sư cho chính đại học của mình.

GS Nguyễn văn Trường nhận xét qui chế đề bổ nhiệm giáo sư thực thụ của ĐH Saigon đòi phải có văn bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ, trong khi đó lại không tạo điều kiện để cấp văn bằng (SDĐ, 103).

Theo GS Nguyễn cao Hách, thời gian để huấn luyện một giáo sư đại học đòi hỏi quá dài. Việc gửi người đi ngoại quốc để được đào tạo tại quá đát, tài nguyên cho một người đi học ngoại quốc có thể dùng để huấn luyện bốn, năm người ở nhà. Muốn phục vụ đại chúng, phải đào tạo giáo sư đại học ngay trong nước. Có thể mời các giáo sư đại học ngoại quốc vào để huấn luyện giúp.

Nhưng điều quan trọng trong vấn đề GS Đại học, không phải chỉ là lương, mà về phần nữa GS Hách nhấn mạnh các GS Đại học phải vừa hành nghề, vừa tiếp tục học hỏi và trau dồi kiến thức. GS Nguyễn Văn Trung đề nghị Đại Học Việt Nam phải theo tiêu chuẩn quốc tế, bắt buộc các giáo sư phải nghiên cứu; và nếu hai năm không có một công trình nào sẽ phải loại ra khỏi đại học.

Sinh Viên

Nạn nhân của tình trạng khủng hoảng đại học hiện nay là Sinh Viên. Tuy họ có vẻ lạnh lẽo, soay sỏi giỏi hơn trước, như lời GS. Trường nhưng họ có vẻ không chuyên cần bằng trước, như lời GS Hách.

Một tình trạng đặc biệt là SV hiện nay lo thi nhiều hơn là lo học. Một phần vì chế độ thi cử nặng nề không hợp lý, nhưng phần chính vẫn là vì chiến tranh. Tất cả các sinh viên chỉ lo thi đậu để được tiếp tục hoàn dịch vì lý do học vấn. Trong tình trạng đó thì dù giáo sư có kêu gọi họ bằng cách nào, họ vẫn chỉ chăm chú một mục tiêu: thi đậu đã!

VƯƠNG HỮU BỘT

yêu hoa rồi lại bẽ cành?



UNIVERSITY LIBRARY
OCT 15 1971

Thưa Không!
Cành hoa này sẽ
mang lại cho quý vị
một mùi hương thơm tho
trong kem đánh răng

Hynos PHOSPHATÉ

Nắng dũng **Hynos**, muôn răng tươi tốt