

*nhiều
nhân vật*

anson
DS 531
642 +

ĐỐI

V.N.71



ĐỜI

71

CHỦ ĐỀ: NHỮNG NHÂN VẬT LỚN CỦA NĂM 1971

• NHỮNG NHÂN VẬT LỚN CỦA VIỆT NAM 1971 của uyenthao

2

CHÁNH TR

- TỔ TRỌNG TÌNH THẾ MỚI TẠI ĐÔNG DƯƠNG của lýđanguyễn.
- VỤ LĨNH MỸ HẠ SÁT GIÁO VIÊN HỒ PHÊ của lèvănbằng.
- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 71 CỦA NHÓM H.T.N. VÀ BÁO ĐỜI cùa đời.
- DẤU HỎA V.N. của hqquyên.
- 30 NĂM NỮA ĐỜI SỐNG SẼ RA SAO ? của đời
- NHỮNG HỒ XUÂN HƯƠNG CỦA MIỀN NAM HÔM NAY của đời
- THẾ HỆ YÊU MUỘN của têđê

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH của nguyễnthuylong
- LUÔNG CẢI VÀNG của cungtichbiền.
- BÂY THÚ của lýphatson.

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- ĐÔNG ĐỜI • TÍNH SỐ ĐỜI • ĐỜI MUÒN MẶT.

ĐỜI • NĂM THỨ HAI • SỐ 71 • TUẦN LỄ TỪ 25-02-1971 ĐẾN 04-03-1971

Tòa soạn
143-145 Cống Quỳnh
Saigon
Đ.T. 22.323

Chủ nhiệm
Bà Trần Thị Anh Minh

Chủ trương biên tập

CHU TỦ
và nhóm Sóng

GIÁ 40đ

Giao dịch quảng cáo
Hội ông Linh
143-145 Cống Quỳnh
SAIGON

dâú tranh cho đối

Chương trình hoạt động 1971 của nhóm HTN và tuần báo Đời

Qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc tờ chức trước đây, nhiều bạn đã cho rằng nội dung tuần báo Đời nặng đà phá hơn là xây dựng. Nhưng chính các bạn trên lại phát biểu thêm: đà phá cũng là một khía cạnh thè hiện ý hướng xây dựng. Muốn xây dựng điều tốt thì trước hết phải đà phá điều xấu. Ý niệm trên cũng là ý niệm của nhóm chủ trương tuần báo Đời, tuy nhiên, phải thành thực nhận rằng đó là một ý niệm thiếu tích cực.

Để thè hiện tích cực hơn, tôn chỉ xây dựng của tờ báo là đà đáp ứng những yêu cầu chính đáng của bạn đọc, tòa soạn đã quyết định phối hợp với nhóm Hà thúc Nhơn ấn định một chương trình hoạt động cho năm 1971 gồm các điểm sau:

● Về chính trị, nhóm Hà thúc Nhơn và tòa soạn Đời đã đồng ý trên nguyên tắc là sẽ ủng hộ một số ứng cử viên trong cuộc bầu cử Quốc Hội vào cuối năm nay. Chúng tôi nhận định rằng sự hiện diện của những phần tử xung đà vĩa năng, tư cách trong tòa nhà Lập Pháp sẽ tạo một phương thế thuận lợi cho những công cuộc đấu tranh xây dựng cần thiết. Hết thày mọi người hẳn đã hiểu rõ khi tòa nhà Lập Pháp còn bị chiếm ngự bởi đa số các phần tử đầu cơ thời thế, buôn bán chính trường thì nếp sinh hoạt chính trị dân chủ của quốc gia chưa thể hội đủ điều kiện để hình thành và mọi nguyện vọng của người dân sẽ còn tiếp tục bị coi thường, bị chè đạp. Một khác, nhóm Hà thúc Nhơn và tòa soạn Đời cũng đồng ý sẽ vận động một cuộc liên kết chặt chẽ giữa các cá nhân, tờ chức theo đuổi chung mục tiêu kiến tạo một miền Nam vĩnh mạn vĩa mặt đà gop phần tích cực hơn vào việc xây dựng một lực lượng dân tộc có đủ khả năng, thiện chí hẫu duong đầu hau hiệu với mọi thế lực phản động, phản quốc và Cộng sản xâm lược.

● Về xã hội giáo dục, Nhóm Hà thúc Nhơn và tòa soạn Đời đã quyết định thực hiện một loạt công tác đại cương như sau:

(XEM TIẾP TRANG 47)

CHỦ ĐỀ SỐ 72
35 NGƯỜI SẠCH
VIỆT NAM

Từ khung cảnh mới của tình hình ĐNA

Sáng 17-2-71, một cuộc họp báo bất thường đã được tổ chức tại Bạch Cung. Trong cuộc họp báo này, Tổng thống Mỹ Nixon đã nêu kin nữa hở cho biết là Mỹ có thể yểm trợ vô giới hạn về không lực cho VNCH nếu VNCH quyết định hành quân Bắc tiến.

Cùng ngày đó, vào buổi tối, đã phát thanh Hà Nội loan báo các đội phòng không lưu động và không quân BV đã sẵn sàng làm chiến. Đồng thời ngudu tin từ H. Cảng tiết lộ TC đã quyết định gửi thêm sang BV 2 ngàn cố vấn và huấn luyện viên quân sự trong khi Ng sô đột nhiên mở một cuộc thảo diễn đại qui mô tại vùng Baikal giáp biên giới TC. Tướng Nga Tulaik tuyên bố rằng «cuộc thao diễn quân sự được thực hiện trong những điều kiện giống như có chiến tranh thật».

Những sự việc dồn dập này khiến mọi người không thể dễ dàng loại bỏ ý nghĩ cho rằng chiến tranh có thể bộc phát lớn trên toàn bộ bán đảo Đông Dương và có thể còn được mở rộng hơn nữa. Mọi lo ngại còn nặng nề hơn trước việc tượng sẽ có những cuộc giao chiến ác liệt trong ít ngày tới đây tại mi trận Hạ Lào. Trái với dự đoán của nhiều người là Cộng quân sẽ tránh lực lượng hành quân VNCH, tin tức ghi nhận được trong những ngày gần đây cho biết nhiều đơn vị Cộng quân đang được điều động tới vùng phi quân sự về phía Nam và quanh cao nguyên Bolovens. Như thế nếu không có đột biến vào phút chót, phe CS hiện nay sẽ chọn lựa sự tử chiến đà hy vọng duy trì hệ thống tiếp vận hau giữ nguyên cục diện quân sự đã có. Nói một cách vắn gọn thì những ngày đầu của năm 1971 này, tình hình Việt Nam đã bao nghẹt bởi không khí chiến tranh.

Đến viễn tượng của công cuộc ván hồi hòa bình

Nhưng thực ra, mỗi lo ngại và ám ảnh chiến tranh đà dọa cũng không loại bỏ hoàn toàn hy vọng tinh hình có thể dẫn tới một bùa toán chính trị cho toàn bộ Đông Dương. Nhiều quan sát viên đã khẳng định ý nghĩa của những cuộc chuẩn bị này chỉ nhằm gây vỗn cho một

NHỮNG nhân vật lớn của Việt Nam 1971



● UYÊN THAO

cuộc hòa đàm nghiêm chỉnh đã tới lúc phải có. Cả hai phe dù có dồn ra ngoài mặt trận những lực lượng lớn lao đều sẽ không chọn sự tranh hùng về quân sự làm phương thế kết thúc chiến tranh. Như vậy, viễn tượng chiến tranh bùng nổ sẽ chỉ mang một ý nghĩa đơn giản đã hơn một lần được nhắc tới: đó là đã tới lúc một giải pháp chính trị cho toàn bộ Đông Dương nói chung và cho miền Nam VN nói riêng, thực sự hình thành.

Cho tới nay, giải pháp chính trị mà phe cộng sản muốn có cho miền Nam VN vẫn là giải pháp liên hiệp giữa cả khuynh hướng bao gồm cả Cộng Sản. Tại hội đàm Ba Lê, các phái đoàn cộng sản đòi phái có sự chấp nhận giải pháp này trước rồi mới bùa đến chuyện ngừng các hoạt động quân sự. Ngược lại, Mỹ và VNCH chỉ đồng ý dành cho dân chúng miền Nam quyết định thè chế chính trị của mình trong một cuộc bầu cử tự do, sau khi đã có ngừng chiến. Cuộc mặc cả giữa hai phe vẫn chưa đi tới một kết quả cụ thể nào và chắc chắn còn phải kéo dài ít nhất cũng tới cuối năm nay. Tuy nhiên triều vong diễn ra một cuộc bày xếp lại

các vai trò trong chính trường miền Nam hiện nay, nhiều người đều đồng ý rằng cuộc bày xếp trên, nếu có, sẽ không phản ánh những thắng lợi lớn lao của phe cộng sản. Nói khác đi thì những vai trò lớn trên chính trường Việt Nam 71 khó có thể rơi vào tay bất kỳ một nhân vật cộng sản nào đã lòi diện trong hàng ngũ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Cũng theo những người trên thì thủ lãnh của MTGPVN là Nguyễn Hữu Thọ, dù được một số dư luận nhắc nhở tới như một đối thủ trong tương lai của TT Thiệu khi khai diễn các cuộc bầu cử, đã chỉ còn là một chiếc bóng mờ từ sau khi có hội đàm Ba Lê. Bởi vai trò mà Nguyễn Hữu Thọ được chọn chỉ đơn giản là vai trò của «một lãnh tụ kháng chiến» cho nên nó đã mất dần quan trọng khi cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn ngoại giao chiến. Khi đàm phán đến một giải pháp liên hiệp cho miền Nam, có người đã nghĩ rằng Nguyễn Hữu Thọ có thể được lèn địa vị của Souphanouvong và TT Thiệu sẽ phải lui xuống địa vị của tướng Phoumi

Nosavan tai Ai Lao. Nhưng giỗ thuyết trên khó thể xảy ra vì ảnh hưởng khác biệt giữa Souphanouvong và Nguyễn Hữu Thọ cũng như Phoumi Nosavan và Tí Thiệu. Mặt khác, người ta còn phải nhìn nhận rằng cựu đại tướng Minh chưa hội đủ những điều kiện để trở thành một lão hùng tu vượt trên mọi phe phái như hoàng thân Phouma của Ai Lao. Thêm vào đó, thế cờ Nam VN cũng khác với thế cờ Ai Lao trong cục diện tình hình ĐNA nên giải pháp liên hiệp kiều trên sẽ chỉ là một giả thuyết. Trong tình huống này, N.h.Thọ chắc chắn sẽ khó có vai trò quan trọng trong năm 71, từ khi TC dám nhập cuộc một cách quyết liệt để chuyển chiều hướng diễn biến tình hình sang phía khác so với hiện nay.

TT Thiệu và PTT Kỳ

Sự xuống thang vai vế của Ng. Hữu Thọ tất nhiên sẽ khiến vai trò của TT Thiệu được tăng thêm phần quan trọng, mặc dù phe Cộng Sản đang đặt điều kiện tiêu quyết cho một cuộc hòa đàm nghiêm chỉnh là bộ ba Thiệu-Kỳ-Khiêm phải rời khỏi guồng máy lãnh đạo VNCH. Vai trò của TT Thiệu còn lớn lao hơn nữa sau quyết định đưa quân đội VNCH sang chiến trường Ai Lao. Người ta có thể hiểu rằng qua quyết định trên, ngoài những lý do về quân sự, người Mỹ đã giàn tiếp tuyên bố là vẫn tin nhiệm và hỗ trợ ít nhất là cho cá nhân TT Thiệu trong mọi giải pháp chính trị về miền Nam VN. Sau khi quân đội VNCH tiến vào Hạ Lào, nhiều viên chức tại tòa Bạch Ốc đã tiên đoán rằng TT Thiệu sẽ đắc cử Tổng thống VNCH vào tháng 10 tới đây. Như thế, dù bị áp lực nhiều phía phải nhưng bộ CS để chấm dứt chiến tranh VN, chánh quyền Hoa thịnh Đốn vẫn không muốn đảo lộn toàn bộ các vai trò trong chánh trường miền Nam hiện nay. Tất cả những nỗ lực về quân sự cũng như chánh trị của Mỹ suốt từ tháng 7-70 cho tới nay đều hướng vào việc củng cố vai trò của TT Thiệu. Nói khác đi thì kể tới giờ này, người Mỹ vẫn cho thấy họ sẽ chỉ chấp nhận một cuộc bày xếp ở phạm vi các cục bộ thôi. Thành ra, nhân vật lớn của VN 71 mà người ta phải kể tới trước tiên vẫn là Tổng thống

trong trường hợp vai trò TT Thiệu vẫn được duy trì thì một giải pháp chính trị cho miền Nam VN sẽ phải như thế nào ? TT Thiệu hiện vẫn là hiệu thân của một lập trường chống Cộng, tuy không quyết liệt như Phó TT Kỳ, nhưng sẽ tạo khó khăn không nhỏ cho sự chấp nhận một giải pháp liên hiệp hay nhượng bộ Cộng Sản quá nhiều. Một giải pháp không nhượng bộ CS quá nhiều và vẫn bảo đảm các cơ cấu chống Cộng chắc chắn sẽ không thể được Cộng Sản chấp nhận. Như thế, Mỹ sẽ phải chọn lựa giải quyết bằng chiến tranh hoặc ít nhất là phải hỗ trợ đầy đủ cho VNCH theo đuổi giải pháp đó. Hiện nay người ta thấy chính quyền Nixon đã chọn lựa như thế, nhưng sự chọn lựa này liệu có được duy trì cho tới ngày quyết định thành tựu không ? Theo các quan sát viên thì TT Thiệu sẽ được khôi quân chúng Công giáo ủng hộ một cách tích cực cùng với khôi quân nhân. Các quan sát viên cho rằng điều này sẽ củng cố lòng tin cho chính quyền Nixon trong ý hướng duy trì vai trò lãnh đạo miền Nam của TT Thiệu trong mọi giải pháp chính trị có thể đạt tới với Cộng sản. Tuy nhiên, nhiều người cũng đã nghĩ tới một bất ngờ là các hoạt động chính trị chưa hề tiên đoán nỗi của Phó Tổng thống Kỳ. Phó TT Kỳ là người có thể chia sẻ sự ủng hộ trong giới quân nhân với TT Thiệu đồng thời cũng là người có thể làm

Ngô Văn Thiệu, một nhân vật đã thực sự sắm vai trò lớn trên đất nước này từ 4 năm nay. Nhưng trong chiều hướng nhận định này, không phải người ta đã loại bỏ hết mọi khuyết điểm mà việc duy trì vai trò lớn của TT Thiệu sẽ gặp phải.

Tuy nhiên, như người ta đã biết
đó là đòi hỏi loại bỏ bộ ba Thiệu,
Kỳ, Khiêm của phe Cộng Sản. Kế
tiếp, việc khôi Phat Giáo Án Quang
chống lại cá nhân Thống Thiệu là
một thực tế hiển nhiên. Khối này
với một ánh hưởng tương đối lớn
trong quần chúng chắc chắn sẽ là
một trỗi lực gay go cho chủ trương
duy trì Tổng Thống Thiệu. Thêm
vào đó, đời sống khó khăn tại miền
Nam hiện nay hẳn đã tạo một ánh
hưởng tâm lý tai hại không nhỏ
cho vai trò của Tổng Thống Thiệu.
Ngoài ra, người ta có thể tự hỏi
trong trường hợp vai trò TT. Thiệu
vẫn được duy trì thì một giải pháp
chính trị cho miền Nam VN sẽ
phải như thế nào ? TT Thiệu hiện
vẫn là hiệu thân của một lập trường
chống Cộng, tuy không quyết liệt
như Phó TT Kỳ, nhưng sẽ tạo khó

Hai khuôn mặt lớn đã được
nhìn thấy là TT Nguyễn Văn Thiệu
và Phó T.T Nguyễn cao Kỳ.

Cựu đại tướng Dương văn Minh

Một nhau vật lớn khác người
cũng đã nhìn thấy là sự đại trùng
Đường văn Minh, người hùng của
cuộc đảo chánh 1-11-63 và cũng là
quốc trưởng bung xung của thời
kỳ chính trị nhố nhăng cuối năm
1964. Sau một thời gian lưu vong,
tướng Đường văn Minh đã
được phép trở về VN vào năm
1970 và hiện đang là lãnh tụ của
khối đối lập chủ trương hòa giải
với cộng sản để chấm dứt chiến
tranh. Theo nhận định của nhiều
người thì sự xuống giá của Nguyễn
hữu Thọ làm lợi cho tướng Minh
nhiều hơn là làm lợi cho TT
Thiệu. Vì dù Nguyễn hữu Thọ
xuống giá nhưng CS vẫn kiên trì
các đòi hỏi liên hiệp và trung lập
của họ. Các đòi hỏi này còn được
tán đồng một phần nào qua lời
trưởng của khối Phật giáo Ánh
quang là khối lực thực sự có một
anh hưởng quan trọng lớn hiện
nay. Do đó, Nguyễn hữu Thọ có

TT Thiệu sẽ vẫn bị
làm khó như thường.
tướng Dương vẫn Minh
đã được khôi Ân
dòn rước và đặt vào
tự số một. Trong gần
nay, khôi này đã không
vận động để củng cố và phát
tia của tướng Minh như
lãnh tụ đứng trên mọi phe
tranh chấp hiện nay. Nhìn
để mỗi cách ngoắt nghèo hơn,
ta nghĩ rằng tướng Dương v.
chính là hiện thân 1 kế hoạch
của Mỹ. Nam được sự
tham vai trò của Nguyễn Hữu
Thị, người Mỹ đã thôi phỏng
tư DV Minh thành lãnh tụ trung
lập ; đưa về VN để cầm đầu mọi
khuyễn Cộng hoặc có xu
ông khuyễn Cộng. Sự xuất hiện
của tướng Minh đã làm xoay
thuyện thế trận ; mà CS đã nỗ lực
đưa ra trong nội bộ miền Nam
Mặt khác, người ta cũng nhìn

hiện của tướng Dương
Minh, hình dung của 1 giải
pháp chính trị khác mà cả hai phe
đã đạt tới để chấm dứt chiến
tranh VN. Người Mỹ hiểu hơn ai
đó rằng họ không thể bỏ rơi miền
Nam VN vào tay CS. Vì thế, nếu
thông thê duy trì được thể chế
đinh trị hiện nay với một vai
tham bởi nhỏ nhất có tính
nhập ứng các đòi hỏi vừa phải
của phe bên kia thì họ cũng chỉ
có thể chấp nhận một thể chế mà
người cầm đầu tuy mang tiếng là
trung lập nhưng vẫn chịu sự chi
phối của Mỹ. Tướng Dương vẫn
lại là nhân vật đã được chọn lựa
cho giải pháp này. Bé ngoài với chủ
trương trung lập, hòa giải Quốc
Tổng, tướng Minh sẽ là người thỏa
mản được nhiều yêu sách của CS.
Đáng nói, vì do Mỹ tiều dẫn và hỗ
trợ, tướng Minh sẽ không thể không
tự Mỹ chi phối dù ở địa vị nào.
Thứ nhất, có thể nói tướng Minh là
thứ thân của TT Thiệu trong trường
hợp người Mỹ không buộc được CS
phải chấp nhận giải pháp chính trị
là nền trên và không thể kết thúc
một chiến tranh trong năm nay. Một
vị quan sát viên cho rằng trong
một tình giữa tướng Minh và TT
Thiệu, người ta chưa thể đoán
xác ai sẽ là người nắm được vai
trò vào cuối năm nay. Tay nhiên,
kết cuộc hành quả. Hạ Lao hoàn

toàn thắng lợi thì tướng Minh đã yếu thế nhiều lắm. Bởi vì điểm tựa của tướng Minh chỉ là lập trường của Cộng Sản. Nếu quân đội VNCH đánh thắng ở Hạ Lào thì lập trường trên phải lung lay và như thế, tướng Minh sẽ khó lòng gióng nước ngực, dù có được các khuynh hướng đối lập ở trong nước hỗ trợ.

Thượng Tọa Thích trí Quang

Nói về tướng Minh, người ta lại không thể không nói tới một số nhân vật khác trong khối Án Quang như các Thượng Sơ Tri Quang Thiện Hoa và Thiện Minh. Bởi uy tín mà tướng Minh đang có thực ra đã được xây dựng một phần lớn do bàn tay khôi Án Quang từ phải liên hệ với các nhân vật trên. Hiện nay, người ta nhìn thấy khôi Án Quang đang nằm trong sự điều động của Thích Thiện Minh. Chính Thích Thiện Minh đã tạo cho khôi này một màu sắc chính trị trung lập và là người đã có công lớn nhất trong việc vận động cho uy tín của tướng Minh. Lập trường chính trị của khôi Án Quang dưới sự điều động của TT Thích thiện Minh trong suốt hai năm qua đã hỗ trợ rất nhiều cho sự chuẩn bị một giải pháp để

dịch và chú giải
một tác phẩm cốt túy của
Thiền tông cùng in với nguyên
tác Hán và các bản dịch của
Ngogen - seuzaki, Paul - Reps,
Horace - Blyth và D.T. Suzuki.

ĐÓN ĐỌC Võ Môn Quan

VŨ THẾ NGỌC
TRẦN TUẤN MÃN
dịch và chú giải

một tác phẩm cổ tu

Krishnamurti

CHIẾN TRANH, TÌNH YÊU và GIẢI THOÁT

NHẬT LUẬN trình bày

Kinh Ngọc

KIM-CĂNG-BÁT-NHÀ BA-LA-MẬT-KINH

PHẠM THIEN NHƯ thi họa
3 tác phẩm do NHÓM VĂN
HỌC NHÂN VĂN chọn và
giới thiệu trong năm 1971



BÚT THÉP

TÍNH SỐ ĐỜI

Từ Hạ Lào về Khe Sanh

Các nguồn tin quân sự vào giữa tuần qua cho biết quân số VNCH tham chiến tại Hạ Lào đã lên 16 ngàn người. Tuy nhiên, ngoài những đụng độ lẻ tẻ, một cuộc giao tranh ác liệt như nhiều người dự đoán vẫn chưa xảy ra. Lực lượng BV hoạt động quanh cao nguyên Bolovens được ước lượng vào khoảng 30 ngàn người vẫn tiếp tục né tránh đụng độ đúng như dự tính của một số chuyên gia tình hình tại Anh quốc. Ngày 17.2, lối 2 tiểu đoàn Dù VNCH đã trực thả xuống vùng Houei Mune để chặn đường rút lui của cộng quân Houei Mune nằm trong một thung lũng dưới chân núi Houane nằm giữa biên giới Thái Lan và căn cứ Saravane của cộng quân trước đây, TT. Thiệu tuyền bố rằng cuộc hành quân Hạ Lào của VNCH là một cuộc hành quân có giới hạn về thời gian và không gian. Nhưng một ngày trước khi có cuộc điều động 2 tiểu đoàn Dù kề trên, tướng Hoàng xuân Lâm, tư lệnh quân khu 1 lại nói rằng quân đội VNCH sẽ ở lại Hạ Lào cho tới khi đường mòn Hồ chí Minh hoàn toàn bị tê liệt. Cũng theo tướng Lâm thì Cộng quân vẫn tiếp tục tiến theo đường mòn Hồ chí Minh để xâm nhập miền Nam.

Về phản ứng của Cộng quân thì trong những ngày cuối tuần người ta được biết đã có một số hoạt động nhầm vào nhiều hậu cứ của quân đội VNCH và Mỹ quanh cao nguyên Bolovens cũng như trong vùng phi quân sự phía Nam. Theo tin AP thì một vị trí của quân đội Mỹ nằm về phía Đông Bắc Khe Sanh đã bị tấn công dữ dội suốt đêm thứ ba. Nhiều quan sát viên cho rằng Cộng quân có thể tránh đụng độ tại Hạ Lào nhưng sẽ tăng áp lực tại vùng phi quân sự để dồn các lực lượng hành quân VNCH ở bên kia biên giới vào thế bị cản nghẽn đường lui. Nhưng cũng trong những ngày cuối tuần người ta được biết quân đội VNCH vẫn tiếp tục tiến theo quốc lộ 9 tên nường Bac và có thể sẽ cản đánh Cộng quân ngay sát cửa xuất phát các cuộc xâm nhập từ Bắc Việt sang Hạ Lào. Cuộc chiến tuy diễn biến chậm chạp nhưng đã cho thấy những dấu hiệu có thể bùng nổ một trận đánh khốc liệt.

BV lên cơn sốt

Hậu quả của cuộc hành quân Hạ Lào đối với cục diện tình hình Đông Nam Á cũng được ghi

nhận qua thái độ hung hăng của TC được ghi lại vào ngày cuối tuần qua. Theo các nguồn tin báo chí Bắc Kinh đã nói thẳng là sẽ can thiệp để tiếp ứng cho Cộng Sản Bắc Việt. Các nguồn tin cho biết TC đã gửi thêm sang BV lối 2000 cố vấn quân sự. Trong khi đó, Cộng đảng và Nhà Nước BV đã chuẩn bị lực lượng tối tấp với lời báo động được nhắc lại không ngừng là lãnh thổ BV sắp bị tấn công. Đầu Hà Nội đêm 17.2 đã loan tin các đội phông không lưu động và không quân BV đang ở trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến. Trước đó, Lê Duẩn đã hạ lệnh cho đơn vị Công an Tân Trào phải bảo vệ Đảng và chính phủ bằng bất cứ giá nào» đồng thời quân đội CSBV cũng đã nhận được chỉ thị phải duy trì trục lộ thông liên nối liền BV với chiến trường miền Nam qua ngả Ai Lao. Riêng các đơn vị cộng quân tại Quảng Bình, Nghệ An đã được điều động bố trí tại các vị trí ứng chiến. Không khí chiến tranh rõ ràng đang bao trùm toàn bộ lãnh thổ miền Bắc. Tuy vậy, nhiều quan sát viên vẫn nghĩ là CSBV sẽ không chọn lựa giải pháp tranh hùng bằng súng đạn. Cuộc chuẩn bị toàn diện trên hầu như chỉ được đưa ra như một hành động cảnh cáo một cuộc tiến binh ra Bắc của VNCH mà thôi. Về một cuộc Bắc tiến của VNCH, hôm 17.2.71, Tổng thống Nixon đã tuyên bố với báo giới là hoàn toàn tùy thuộc chính quyền Saigon, nhưng nếu xảy ra, Mỹ sẽ yểm trợ và giới hạn về không lực. Lời tuyên bố trên của T.T Nixon đã khiến nhiều người suy luận rằng có thể một cuộc Bắc tiến sẽ vẫn xảy ra, dù thái độ BV như thế nào.

Và như thế, cuộc hành quân Hạ Lào quả然是 đặt toàn bộ BV trước cơn sốt chiến tranh đe dọa.

Nga — TC và cuộc Bắc tiến của VNCH

Trong cùng ngày TT Nixon họp báo để nói về việc Bắc tiến của VNCH, nguồn tin từ Mạc Tư Khoa cho biết Nga số đông mở một cuộc thao diễn quân sự lớn tại sát biên giới TC. Tướng Nga Tibalik đã mô tả cuộc thao diễn này là một cuộc thao diễn gay go vì diễn ra trong những điều kiện như có chiến tranh thực sự. Hành động trên của Nga số tất nhiên không thể không liên hệ tới cục diện mới của tình hình Đông dương. Người ta tự hỏi ý nghĩa sự liên hệ trên sẽ như thế nào? Áp lực với Mỹ? Hay áp lực

với TC? Nhiều quan sát viên đã không loại bỏ ý nghĩ cho rằng có thể Nga xô đang kiếm cách nhắc khéo TC là đang có liều lĩnh xưa quân xuống miền Nam. Vì, một cuộc xua quân xuống miền Nam vào lúc này đồng thời với tác dụng ngăn chặn sự ảo chấn của Mỹ cũng còn có tác dụng dập tan hỗn loạn của Nga tại bán đảo Đông Dương. Dù muôn dù không, Nga sẽ không thể khoanh tay chấp nhận thua thiệt như thế nhất là trong trường hợp hai quốc gia trên đã hơn một lần nói chuyện với nhau bằng súng đạn. Các quan sát viên nhận định như trên còn nhấn mạnh rằng họ không tin Nga Xô muốn tạo một áp lực đối với Mỹ bằng cách thao diễn quân sự ngay sát nách Trung Cộng. Trong trường hợp nhận định này phù hợp với thực tế có lẽ người ta sẽ được thấy một pha ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử là Mạc Tư Khoa động binh để giúp Mỹ. Nhưng pha ngoạn mục này nếu có xảy ra thực sự thì chắc chắn cũng không thể xảy ra trước khi bùng nổ chiến tranh Mỹ Trung Cộng tại bán đảo Đông Dương. Điều này đã số vẫn tin là khó xảy ra dù TC đã tuyên bố là sẽ can thiệp vào Đông Dương bởi lẽ TC đã hơn một lần vẫn nói như vậy trong khi họ chẳng làm gì cả.

Thượng Nghị Sĩ Kennedy buồn

Riêng hậu quả chính trị của cuộc hành quân Hạ Lào thì đang được ghi nhận qua cơn sốt bang giao Pháp—VNCH. Phản đối cuộc hành quân trên, một nhóm người Pháp đã tổ chức biểu tình đập phá tòa Tổng lãnh sự VNCH tại Balè. Chính phủ VNCH cho rằng hành động đó chứng tỏ chính phủ Pháp đã không giữ được thái độ vô tư cần thiết của một quốc gia cung cấp địa điểm hòa đàm. Do đó, ngoại trưởng Trần Văn Lãm đã chính thức tuyên bố là VNCH có thể rút phái đoàn hòa đàm ra khỏi lãnh thổ Pháp và đề nghị đưa địa điểm hòa đàm về một quốc gia Á Châu. Ý kiến này đã bị CS bác bỏ và các nguồn tin ngoại giao cho biết phái đoàn CS sẽ không đổi quyết liệt mọi đề nghị đòi địa điểm hòa đàm, nếu đề nghị này được nêu ra. Về phía Mỹ, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mac Closkey cho biết Mỹ không được tham khảo ý kiến về lời tuyên bố của ngoại trưởng VNCH đồng thời cũng xác nhận là Mỹ chưa thấy cần phải hành động như thế. Nhưng dù sao người ta cũng thấy là cuộc hành quân Hạ Lào đã gây ra cho VNCH một số khó khăn trong cuộc bang giao vốn đã có nhiều khó khăn đối với Pháp.

Riêng tại Mỹ, trái với dự đoán của một số người da số dân Mỹ lại có vẻ hỗ trợ cuộc hành quân của Việt-Nam Cộng Hòa. Do đó, Thượng nghị sĩ Ted Kennedy trong một cuộc nói chuyện với một paong trào đòi hòa bình tại Mỹ đã tỏ ý thất vọng về việc dân chúng Mỹ không chịu thay đổi mạnh mẽ cuộc hành quân kề trên. Theo Thượng nghị sĩ Kennedy cuộc hành quân kề trên chỉ là con đê của chính sách Việt hóa chiến tranh, một chính sách mà ông Kennedy cho rằng chỉ có ý nghĩa chiến tranh và chiến tranh và chiến tranh thèm nữa mà thôi.



NHỮNG... NHÂN VẬT

— Các nhân vật miền Nam yêu qui
Theo ý ông những vị nào ngon?
Hay là tất cả đều «non»
Nói chung chỉ đáng bán «son» lề đường?

— Dẫu có được! Dễ thương hết ráo
Toàn mấy ông hiểu thảo với dân
Quốc gia đang lúc rất cần
Nếu không có họ muôn phần nguy to!
Tổng thống Thiệu trời cho «đức tính»
Tính gan lì cố định đáng yêu
Dù cho tóc đã bạc nhiều
Vẫn luôn tâm niệm một điều: hy sinh
Tái ứng cử thực tình vì nước
Ngồi trong Dinh mưu chước lo toan
Nhờ Người, khắp cả dân gian
Ấm no, hạnh phúc, bình an trong ngoài...
Phó Tổng thống biệt tài ăn nói
Đầu ngày ngày nước với cẩm hơi
Thể nhưng... phúc đức nhờ trời
Khiến ngài tuyên bố nhiều lời rất hay.
Riêng thủ tướng, một cây trầm lặng
Chứng tỏ ngài lo lắng biết bao
Ngài lo cơm áo đồng bào
Ngài lo quốc sự, xanh xao cả người.
Theo ý kiến, ba ngôi đầu não
Đều dốc lòng lãnh đạo nhân dân
Cả ba tài, trí tuyệt luân
Thương dân, yêu nước tinh thần vút cao.

TÍ KẾU



KHA TRẦN ÁC

Mắt trừng, gửi mộng qua biên giới

Một chiến sĩ từ mặt trận Hạ Lào trở về cho Đầu Gối viết ở Hạ Lào khúc đường mòn Hồ chí Minh do quân đội Việt Nam đang hành quân lúc này rét như cắt, và những gian lao cực khổ của người chiến sĩ vượt ra ngoài óc tưởng tượng.. Nghe người chiến sĩ kể, lòng Đầu Gối se lại, thấy thương cho mình, thương cho mọi người.

Người lính vô danh hành quân Hạ Lào chịu cực khổ, chịu chết mát xác để chúng ta ở Saigon được ăn túc nổi phết, để ông Thiệu ông Nixon được tái đắc cử Tổng Thống, ông dân biểu lãnh lương 135 ngàn một tháng rồi ngoác móm chửi linh của ta là linh danh thuê, sự đời có thể chó đẻ đến thế sao? Lâm Đầu Gối chợt nhớ bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Tuần trước, Đầu có đang tải bài thơ Tây Tiến của Tú Kieu. Bài đó tuy hay, tuy thăm thia vẫn không làm Đầu Gối quên được bài Tây Tiến bắt hủ của Quang Dũng, tuy chỉ nhớ lầm bầm :

Sóng Mã xa rời, Tây Tiến ơi
Nhờ về rừng núi, nhớ chơi voi
Mường Khao mây lấp đoàn quan
mỗi
Bản Hết xuân về trong đêm hơi.
. . . (quen một đoạn)...
Ngàn thước lèn cao ngập thước

xuống
Heo hút cồn mây, súng ngùi
trời
Anh bao rã rời không bước nữa
Gục trên súng mũ, bỏ quên đợi
. . . (quen một đoạn). . .

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà nội giáng kiều thơm
. . . (quen một đoạn). . .
Ai đi Tây Tiến, mùa xuân ấy
Hồn về Xầm Nura chẳng về xuôi
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.

Quang Dũng

Chủ tâm của Đầu Gối khi viết bài này là nói lên sự biết ơn của Đầu Gối đối với những chiến sĩ vô danh đang «gầm khúc độc hành» đang «bỏ quên đời» tại Hạ Lào, nhưng có lẽ Đầu Gối là đứa khinh bạc, quen viết cái dạng số lá ba que, nên khi phải ca ngợi, đề cao cái gì thì vụng về, lúng túng như chó ăn vụng bột.

Dư luận vốn khắt khe đối với quân đội VN. Nhất là dư luận quốc tế lại càng ít có thiện cảm với quân đội VNCH. Nhưng từ ít lâu nay, giờ đã xoay chiều. Gần đây trong số báo ngày 13.2.71 của tuần báo Paris Match, phát hành tới 3 triệu số mỗi tuần, Raymond Cartier chủ bút tuần báo P. Match, ký giả nặng «ký» nhất có uy thế quốc tế nhất, đã viết một bài dưới nhan đề : Le mythe du Viet cong invincible est vaincu (cái huyền thoại Việt cộng bắt khả chiến bại đã tan rã). Bài báo có một nhẽ định rất đúng đắn, khách quai về thành tích của quân đội VN. Đầu Gối xin trích dịch một đoạn dưới đây :

Đặc phái viên Jean Mézerette của chúng tôi vừa đi một vòng dài miền Nam. Theo lời ông thuật lại, mọi con đường đều bình an vô sự. Người ta có thể đi Vũng Tàu chiểu thuyền. Bản ngày và

cả ban đêm, trên một vài chặng đường, người ta có thể đi khắp miền Nam, ra cả miền Trung không lo ngại. Miền Huế trước kia là một nơi rung rợn. Bây giờ thì Huế bình an hết sức. Xe lửa từ Đà Nẵng ra Huế hàng ngày vượt đèo Hải Vân mà nhiều người khác chưa quên kỷ niệm. Saigon quên chiến tranh, chỉ say sưa mẩn chính trị. Khủng bố cũng tan rã: năm 1969, 2458 viên chức xã bị ám sát, năm 1970 chỉ còn 465. Mézerette kết luận : Huyền thoại Việt Cộng bắt khả chiến bại đã tan như mây khói.

Đừng tưởng rằng sự thay đổi kè trên là thành tích của quân đội Mỹ. Tưởng như vậy là lầm lẫn lớn. Ngoại trừ ở Saigon mà không quân Mỹ và các cơ sở Mỹ còn hoạt động, không còn một người lính Mỹ vào ở miền Nam. Ngoại trừ Đà Nẵng, miền Trung cũng không còn lính Mỹ.

Công cuộc xây dựng một quân đội Việt Nam chống Cộng, khởi sự từ thời De Lattre de Tassigny, đã gặp những thất bại ê chề. Người Mỹ đã thành công rực rỡ ở Cao Ly, đã gặp những thất bại đau đớn ở Việt Nam, trước khi thành công.

Quân đội Việt Nam Cộng Hòa hiện nay là một sự thực. Với 1.098.000 quân dưới cờ, hơn 80.000 cảnh sát viên, 60.000 cán bộ bình định, 500.000 tư lệnh. Tuy nhiên, những con số tự nó chẳng có ý nghĩa gì, nếu không có tinh thần.

Trong một thời gian khá dài, quân đội Việt Nam chẳng lấy gì

nhìn mạnh, vững. Người ta đua nhau đào ngũ. Nhưng một sự thay đổi lớn lao đã thực hiện. Mười sư đoàn, trong đó có 4 sư đoàn lính nhuệ đã được thành lập. Năm tới, sẽ có 20 sư đoàn. Nhiều người nghĩ như tướng Kỳ rằng chỉ bảo vệ miền Nam chưa đủ, phải tái chiếm miền Bắc. Vì «thứ» hoài thì quân đội mới mới, mất tinh thần, phải tấn «công» thì quân đội mới lên tinh thần. Về điểm này, sự can thiệp ở Kampuchia mang nhiều ý nghĩa lắm. Những đoàn quân VN hành quân ở Kampuchia đã lập tức có điều bộ, tinh thần của kẻ xâm lăng : Những con cừu đã trở thành những con hổ. Đây là một bài học cho các chiến lược gia và rất có thể, sự can thiệp ở Lào cũng do bài học này mà ra. Ông Laird không nói dối khi ông tuyên bố không có quân đội Mỹ trong cuộc hành quân Hạ Lào. Chỉ có một vài ngàn người Mỹ bảo vệ hậu cứ và lo tiếp vận. Ngoài ra, việc hành quân là do hoàn toàn quân đội VN đảm nhận. Đó là một sự kiện mới mẻ.

Khi ra thì chả có gì mới nè. Người lính Việt Nam, từ trước tới nay, già cầm, già điếc vì không thèm chiến đấu đấy thôi. Người Mỹ hãy cứ về nước hết, sẽ thấy quân đội VN ra sao.

Núi Ông ! Ông Núi Ông !

Đầu số 70 đã bị tịch thu và truy tố ra tòa vì lý do (nguyên văn) : Bài Nói Chuyện Với Đầu Gối đoạn «Vụ Núi Ông » trang 27 đã phổ biến tin tức thất thiệt và luận điệu xuyên tạc có tác dụng phuong hại đến an ninh quốc gia.

Vậy xin báo tin buồn cho các bạn ở núi Ông biết. Đầu còn đó, Núi Ông còn đó. Giang sơn này còn đó. Đầu Gối có loan tin thất thiệt hay không thì chỉ Núi Ông biết, các bạn biết. Đầu Gối viết thêm e bị tịch thu lần nữa thì chẳng cần chính quyền đóng cửa báo, Đầu cũng sẽ tự ý cho sập tiệm.

Tuân theo lời dạy của T. Thống

Vừa đây, Tổng Thống có ban lời dạy dỗ cho các người đổi lập, cho các chính khách sa lồng rồng, nên góp phần khiêm nhường vào công cuộc xây dựng đất nước, hơn là làm chính trị suông. Tuy không

chim cút, ngao ngắn như đĩ thấy cha, tâm sự với Đầu Gối :

— Khi phong trào cút nồi như điêu, già Cút lèn cao từng giờ, từng phút, nghe Cút gáy, Cút hát, tôi thấy nó thánh thót, du dương như một bản nhạc hòa tấu của Schubert lúc này, nghe Cút gáy, vẫn khúc nhạc cũ mà sao nghe như ngâm đáng nuốt cay. Tôi thấy điên đầu muốn liệng cha chúng đi cho khuất mắt. Cút Cút trước kia thơm bao nhiêu, thì bây giờ, thối nồng nặc bấy nhiêu...

Người không nuôi Cút, mà kiếm bạc tỷ vì Cút là linh mục Trần Du, chủ nhiệm báo Hòa Bình, đã kiếm khá bộn vì chiến dịch hạ bệ Cút của báo Ông. Một bạn đọc của báo Hòa Bình đã gửi bài đăng tải trên Hòa Bình rằng, ông «không tin một linh mục chủ nhiệm ai có thể bán rẻ lương tâm làm tay sai cho bọn Ba Tàu để hạ bệ Cút...». Ông đọc giả này quả có hơi thơ ngây. Về cái «lương tâm» của vị linh mục nọ, thì Đầu Gối có kinh nghiệm bắn thận là lương tâm ông thường đi vắng. Bằng cớ rõ ràng nhất là ông đã từng bán cái mang xét tờ Hòa Bình cho Kha Trần Ác lấy 120 ngàn một tháng Kha Trần Ác bèn mần báo Hòa Bình thì bị chính quyền khủng bố, Kha Trần Ác đành rút lui, ông bèn mập mờ đánh lận con den, lợi dụng cái tên của Kha Trần Ác, đã được quảng cáo trên báo Hòa Bình để dộc giả tưởng lầm rằng Kha Trần Ác mần báo Hòa Bình. Thế là báo Hòa Bình đang ngoặc ngoái dột nhiên bắn chạy như tôm tươi và ông hốt bạc các băng thích.

Lúc này linh mục nhiều tiền, dâm rung mỡ, định lấy vợ. Nữ linh mục Trần Du, tình chuyện lấy vợ thực sự, thì Đầu Gối làm mai cho một người thật xứng đáng đó là kiều nữ Kiều Mộng Thu, lòng nách dài đúng 1 thước, vừa tạo được 1 thành tích sáng chói ở Hà viện là cạo sùa văn thư xuất ngoại, đi 30 ngày thành 90 ngày để được quyền chuyên ngàn nhiều tiền. Bà là một cây đổi lá, tuân chay nào của khói Phật giáo Ân Quang cũng có nước mắt của bà. «Cây Công giáo» Trần Du mà đẹp duyên với cây «Phật giáo» K. Mộng Thu thì đời.. nết chó đẻ.

Sắp giàu to hay sắp khốn khổ ?



DẦU HÓA VIỆT NAM

● HẠ QUYỀN

Các nhật báo tuần qua xôn xao về tin sảng nhót sắp lên giá. Vài tỉnh xa Saigon, dân đã phải mua chay đèn mới có dầu lửa mà xài.

Đó là ảnh hưởng dày chuyền từ việc 6 nước ở quanh vịnh Ba Tư tăng thuế lợi tức đánh vào các công ty khai thác dầu hỏa. Sáu nước này là các xứ có giếng dầu, hội viên của tổ chức OPEC (organization of the Petroleum Exporting Countries).

Tổ chức OPEC bắt đầu tranh đấu từ tháng 12 năm 70, và thỏa ước tăng thuế được ký kết ngày 14-2-1971. Các công ty dầu hỏa đã nhượng bộ và tuyên bố sẽ tăng giá bán dầu cho giới tiêu thụ. Đó là lý do tại sao chúng ta sắp phải chi thêm chút đỉnh về sảng nhót.

Cùng thời gian này, báo chí trong và ngoài nước đăng tải nhiều tin tức về dầu hỏa VN.

Chúng ta hy vọng ban nhiêu phần trăm có dầu hỏa. Mỏ dầu hỏa của VN nằm ở miền nào? Và khi có dầu hỏa chúng ta sẽ có liên hệ gì với tổ chức của các xứ xuất cảng dầu chặng?

Ào vọng hay thực tế

Từ năm 1956, hãng Coastways, do một công ty quốc tịch Anh bảo trợ, đã xin phép chính quyền VN để nghiên cứu về địa chất quanh bờ biển và nội địa xứ ta.

Sau đó, nhiều tổ chức và công ty nghiên cứu khác đã bỏ hàng trăm triệu đồng VN vào việc khảo sát các tầng đáy, để đi tới kết luận rằng VN rất nhiều hy vọng có dầu hỏa ở thềm lục địa.

Năm 1969, ít nhất cũng có 9 C. ty quốc tịch Mỹ (6), Nhật (2) và Gia Nà Đại (1) muốn xin dầu từ vào việc tìm kiếm mỏ dầu ở vùng bờ biển quanh miền Nam VN. Và hiện nay, tất cả có tới 27 công ty các nước. Công cuộc dầu từ này rất tốn tiền. Muốn đào một giếng dầu ngoài khơi người ta phải chi chừng 1 triệu rưỡi tới 2 triệu mỹ kim — và trong năm qua, công ty American Oil C. đã đào ở Nam

Đường 14 giếng mà không tìm thấy 1 giọt dầu nào. Tỷ lệ trung bình của họ là cứ đào từ 8 tới 12 giếng, thì kiếm được một giếng có dầu. Vậy thì chúng ta có quyền hy vọng nhiều. Các công ty dầu không dài gì mà bỏ hằng trăm triệu mỹ kim để tìm cái không dầu.

Chính quyền VN cũng đã sửa soạn cho mỗi hy vọng đó.

Ngày 1 tháng 12 năm 1970, Tổng thống đã ban hành luật số 011/70 về dầu hỏa, quy định thuế khai thác cùng điều kiện thuế khóa về dầu. Sắc luật 03/SLKT ký ngày 7-1-71 cho thành lập Ủy ban Quốc Gia Dầu hỏa (UBQGDH) để chuẩn bị các văn kiện lập quy và sửa soạn gọi thầu.

Theo kỹ sư Trần Văn Khởi, Giám đốc Văn phòng UBQGDH, chỉ một vài tháng tới đây, các công ty sẽ được phép bỏ thầu xin «tim kiếm» dầu hỏa. Diện tích cho thầu rộng vào khoảng 350 000 cây số vuông, phân ra từng lô, tối đa một lô là 20.000 km², và không được phép thầu quá 5 lô.

Sau khi cho thầu rồi, nếu không có gì cản trở, trong vòng từ 12 tới 15 tháng, các công ty có thể xác định được địa điểm cho đào dầu. Vào tháng sau, giếng có thể phun những tia cầu dầu nhánh dầu tiên, hoặc sẽ bị bỏ rơi vĩnh viễn. Rất có thể chỉ trong 2 năm chúng ta sẽ đón những tin vui của các giếng dầu, hoặc sẽ dài cõi ra chờ muộn, mười lăm năm nữa với niềm hy vọng mong manh. Theo luật Dầu Hỏa, thời gian nhượng quyền tìm kiếm cho các công ty lâu 10 năm. Nếu 5 năm họ không thấy dầu, chính phủ sẽ lấy lại một nửa diện tích đã nhượng. Hết hạn 10 năm, công ty tìm dầu phải trả lại tất cả diện tích, trừ các vùng họ đã tìm ra dầu hỏa và được cấp quyền khai thác.

Mỗi công ty chỉ được quyền KHAI THÁC nhượng nhất là 10 lô, mỗi lô 500km² diện tích. Thời gian chính phủ nhượng quyền khai thác dầu hỏa cho họ là 30 năm, và có thể gia hạn thêm 10 năm nữa.

Quyền lợi của xứ có dầu hỏa

phần lớn các nước có mỏ dầu lại là những xứ nhỏ bé, kém tiến bộ. Ngoài Mỹ, Nga, Pháp và Úc, họ có mỏ nhượng vẫn nhập cảng dầu; các nước xuất cảng dầu hỏa gồm: Venezuela (Nam Mỹ) Algérie (Phi Châu), Nam Dương, Iran (Á châu), và các nước ở Trung Đông, trên bán đảo Á Rập (Irak, Kuwait, Libya, Qatar Saudi Arabia...)

Tùy theo hợp đồng, mỗi nước cho các công ty khai thác dầu hỏa, thu vào một số thuế. Trong luật dầu hỏa của VN, chính quyền đã định hai loại thuế chính mà các công ty khi khai thác được dầu sẽ phải đóng: một là thuế «kháng nghiệp nhượng ống tinh bằng 12 5% trên tổng số lượng dầu hỏa và các chất kèm theo, đóng bằng tiền hay bằng dầu. Loại thuế thứ hai, «thuế lợi tức», được dự liệu từ 45% tới 55% số lợi tức chịu thuế của công ty.

Theo một giới chức bộ kinh tế, thi việc tăng thuế của OPEC vừa rồi, sẽ khiến cho VN sau này có thể thu được thêm tiền của các công ty, vì «tổ chức quốc tế dọn đường rồi mà».

Ngay khi các công ty bỏ thầu để xin khai thác tìm kiếm các giếng dầu hỏa, họ đã phải đóng «lệ phí nộp đơn» từ 1000 tới 10.000 mỹ kim. Và trong thời gian tìm dầu, chính phủ sẽ thu thêm một số «tiền bảo bối» mỗi công ty từ 500 ngàn tới 3 triệu Mỹ kim.

Ước lượng về các loại thuế mà VN có thể thu được, khi giếng dầu đầu tiên được khai thác, chuyền về bộ KT cho biết:

Chúng ta nhiều hy vọng có dầu hỏa, nhưng mỏ có nhiều dầu hay ít thì chưa ai tiên đoán được. Thiếu một giếng dầu do Công ty A khai thác, cung cấp mỗi năm là 100 triệu thùng, chính phủ sẽ ấn định giá dầu họ bán (như cách định của các nước trong tổ chức OPEC). Trừ chi phí đi, ta sẽ lấy các loại thuế, tổng số vào khoảng 120 triệu Mỹ Kim đối với giếng dầu của công ty A kể trên.

Tương lai một nước VN xuất cảng dầu hỏa

Ngoài các số tiền lớn do thuế má đem lại, nếu VN có nhiều dầu hỏa, xứ ta sẽ trở nên giàu có nhờ nhiều kỹ nghệ khác, nhất là kỹ nghệ lọc dầu.

Trên thế giới hiện nay, ngay cả những nước không có mỏ dầu hỏa, cũng đã thiết lập các nhà máy lọc dầu để tiết kiệm ngoại tệ. Gần cận nhất, chúng ta có thể kể Đại Hàn.

Mỗi năm VN phải chi một số ngoại tệ khá lớn để nhập cảng sảng nhót và dầu hôi v.v.. Từ 16 triệu Mỹ kim mua dầu năm 1958, con số này đã lên tới gần 70 triệu Mỹ Kim năm 1970. Giới kinh tế cho rằng, dù có dầu hỏa hay không, Việt Nam rồi sẽ phải thiết lập các xưởng lọc dầu trong một tương lai gần đây. Ta sẽ chỉ mua dầu thô (chưa biến chế) và số chi ngoại tệ giảm xuống, giá sảng nhót sẽ rẻ hơn, nhân công VN sẽ có việc làm. Ngoài ra, các phò sản của sự lọc dầu có thể giúp ta làm kỹ nghệ phân bón và các hóa chất khác dùng cho nội địa.

Nếu VN có dầu hỏa, theo ông giám đốc văn phòng UBQGDH, chính phủ chắc sẽ nghĩ tới việc lập một công ty quốc doanh để khai thác dầu hỏa. Nước ta sẽ giàu mạnh và dân có nhiều việc làm hơn. Ông hy vọng theo các địa chất già, dầu hỏa xứ ta sẽ có phần chất tốt, vì không có Lưu Huỳnh (soufre) một hóa chất khiến sảng nhót gây khói độc làm o nhiễm bầu không khí. Ai cũng biết dầu hỏa là huyết mạch của nền văn minh cơ giới. Không có sảng nhót mỗi ngày, chúng ta sẽ mất hết phương tiện di chuyển ngoại trừ cái xe đạp và ghe, tàu trên sông biển. Khi đó, Saigon sẽ hết cảnh kẹt xe, và cây cối xanh tươi trở lại!)

Chúng ta cũng không quên các xứ bé nhỏ bên Trung đông, nơi hiện sản xuất 80 phần trăm dầu hỏa của thế giới, đã bao lần khốn khổ vì bị các cường quốc tranh đánh. Vì dầu hỏa, mà xứ Iran (quê hương của bà hoàng Soroya nổi tiếng) năm 1941 bị Anh và Nga hợp tác tấn công cướp nước trong vài ngày. Họ truất ngôi vua Pahlevi, đưa lên một ông Tổng thống bù nhìn, để dễ dàng thao túng các mỏ dầu, lấy nhiên liệu mà chống phe Trục (Nhật, Ý, Đức).

VN hiện đang là một tiểu nhược quốc, chiến tranh cũng chưa ngưng. Liệu khi có dầu hỏa rồi, nước ta có được yên thân mà khai thác nguồn lợi lớn lao đó chăng? Kinh tế sẽ phồn thịnh, dân giàu nước mạnh? Hay sẽ chỉ có một thiểu số do ngoại bang đỡ đầu hưởng lợi dùm chúng ta? Và người dân đen vẫn đầu tắt mặt tối...

HẠ QUYỀN

Cả Thôn vào tiệm may, cắt váy quần mới để mặc mấy ngày Tết Ông thợ may dì vắng. Còn người vợ ở nhà.

— Thưa ông may gì ạ?

— Tôi may quần.

— Mời ông lại đó.

Người vợ hí hoáy đeo chiếu dài, bẽ rộng. Còn một đường từ rốn xuống đáy, người vợ ngừng lại và bảo:

— Còn đường này ông cảm phiền chờ nhà tôi về đón nốt.

Chia buồn

Hay tin :

THÂN PHỤ

cô Nguyễn Thị Lan đã từ trần ngày 16-2-1971

Chúng tôi toàn thể anh em thợ máy nhà in Hợp Châu chia buồn cùng cô Nguyễn Thị Lan và tang quyến. Xin cầu chúc Hương Hồn Cụ sớm được tiêu diêu miên cực lạc.

ANH EM THỢ MÁY

Nhà in Hợp Châu

Truyện ngắn

BÀY THU

Lý Phật Sơn

1

«Những nốt dương cầm ầm đục rợ, liên tiếp trong gian phòng mờ tối. Người đàn bà thồn thức. Quen em đi, em van anh. Em phải trở về. Tiếng khóc tuyệt vọng chim lẩn vào tiếng gió và tiếng sóng biển. Không, em không trở về. Chúng ta không xa nhau được nữa, dù ở trong cõi chết. Gã đàn ông có giọng nói khàn khàn. Người đàn bà khóc lớn hơn. Tiếng động soái vỡ trong cổ họng nàng, mặn chát như muối biển, rồi bập bệnh. Sóng chồm lên dữ dội, dưới bầu trời mù mịt mây đen. Những hạt mưa rơi nô bung bung trên cánh buồm. Không em van anh, em lạy anh. Giữa chúng ta không còn gì nữa. Em làm rồi, anh yêu em mãi mãi.

Những tiếng nói nghênh đảo, bạt ngàn trong mưa gió. Bóng tối dày đặc nuốt chửng những tia sáng cuối cùng và bầu trời ngập nước. Những luồng sóng không lồ rồng rắc chuyền minh, ào đồ hàng nghìn khối đá xuống biển đen như mực. Người đàn bà kêu rú. Người đàn ông la lên thất thanh. Một tia sáng ngồi như ánh nắng trong bóng tối mờ của gian phòng. Những ngón tay nàng luồn vào tóc tôi, mềm mại và tinh nghịch.

— Nay Vi, nàng nói khẽ. Tiếng

tan như cùi mục.

Sáng hôm sau một đàn cò trắng bay ngang mặt biển, chỉ nhìn thấy sóng bạc rì rào chạy lên bờ cát trắng. Và ngoài xa, giữa những mảnh ván trôi bập bềnh là một đóa hoa màu đỏ thắm. Không biết đóa hoa từ đâu trôi đến nhỉ?»

Một tiếng nán nhảm bật lên trong cổ họng Thúy. Nàng đưa tay tắt cúp máy thu thanh.

— Vở kịch buồn quá.

Nàng noi thi thào, một giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương.

— Ủ, buồn quá.

Tôi đáp khẽ, cố néa tiếng khóc trong cổ họng.

Tôi gục trán vào ngực Thúy, im lặng vuốt ve nàng. Con vật nhỏ dịu dàng nằm dưới bàn tay tôi. Dịu dàng như một đóa hoa. Tôi thấy đau trong cổ họng. Anh ru em ngủ, tôi nham mỉm nghĩ thầm. Chúng ta đang giương buồm đi ra bể lớn.

Thúy bỗng bật tiếng cười, một nắm tay đưa lên dụi mắt. Nụ cười sáng ngồi như ánh nắng trong bóng tối mờ của gian phòng. Những ngón tay nàng luồn vào tóc tôi, mềm mại và tinh nghịch.

— Nay Vi, nàng nói khẽ. Tiếng

nói rung động như một chuỗi cười. Em biết chính anh viết vở kịch đó.

— Phải. Anh viết.

Nàng cười thành tiếng :

— Vì làm bộ tịch cờ mờ may thu thanh.

Tôi mím chặt môi, cảm thấy nóng ran đến tận chân tóc. Thúy bật kêu ái một tiếng lớn, người giật cong lên như một cái cầu vồng.

— Sao anh cầu em? Nàng hỏi và lại cười. Tôi nằm im. Em biết ngay từ đầu là anh viết vở kịch đó.

— Anh biết là em biết. Tôi đáp và thở dài.

Thúy vuốt ve đầu tôi.

— Vở kịch tuyệt đẹp nhưng độc ác quá.

— Chính anh muốn thế.

— Em biết.

— Cái gì em cũng biết, tôi chờ nhau. Thúy lại cười :

— Anh mưu mô giết em như thế à?

Tôi lắc đầu nghiêm trọng :

— Không. Anh không giết em. Chính đời sống giết chúng ta. Cái đời sống thói mục, độc ác, và đạo đức giả hình. Chúng ta không còn lối thoát nào ngoài sự chết. Tôi nham mỉm, tiếng nói nhỏ xuống. Thúy

thú — tôi muốn gửi cao nồng như một thông điệp đầy máu và nước mắt, trên bờ cõi chết. Mà Thúy cười? Thúy cứ cười mãi. Tình yêu, sự chết, đóa hoa tuyệt vọng và thống khổ. Té ra đó chỉ là màn kịch độc thoại. Những kèu rên quá đáng của một thằng hề, đối với Thúy khôi hài thật. Tôi muốn vùng dậy, lao đầu chạy ra đường nòn mửa cả ruột gan xuống đất. Chúng tôi đã đóng kịch với nhau. Một tần kịch méo mó và quái gỡ. Tôi đóng vai bi cảm. Tôi đóng tuồng Oedipus. Một mình Thúy thì nhảy nhót, giò một giọt nước mắt như một nàng tiên bị giam cầm. Rồi cắt tiếng cười lạnh lát. Nàng đóng tuồng ca vũ nhạc!

— Vì sao thế?

Thúy sờ mặt tôi, hỏi khẽ.

Tôi gạt tay nàng nhẹ nhàng. Tôi muốn nói :

— Không không sao cả. Anh chỉ hơi choang váng. Anh chưa quen sân khấu ca vũ nhạc.

Nhưng cổ họng tôi thắt lại. Vá mát tôi nóng bỏng, phồng lên như hai mành sát nung. Tán kịch đã chấm dứt, tôi nghĩ thầm. Đó là một chuyện hiều lầm, thật thế. Anh xin lỗi era đó chỉ là chuyện hiều lầm.

— ...Sung sướng? Phải không anh, chúng ta đã sung sướng?

Có một lúc, chúng tôi được vui đùa. Như hai đứa trẻ con reo vui trên bãi cát. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sung sướng trong cuộc «vui chơi». Vì tôi yêu Thúy. Tôi yêu nàng mè cuồng như một kẻ tuyệt vọng, trong khi Định nằm vò vĩnh ngoài Côn đảo.

Sự kinh ngạc, sự hờ hững làm tôi đau đớn bàng hoàng, nhưng tôi không cưỡng nổi. Phải không Thúy? Chúng ta đã bị xô đẩy vào tay nhau? Chúng ta bị sắp bẫy như hai con thú rừng...

Một ngày trời mưa. Có phải không? Một ngày đầu mùa mưa ở SG, đường phố đầy những chùm bông tối ướt át dưới các tàn cay. Từ bến xe, tôi xách va li đi bộ về nhà anh Thành. Lúc ấy là buổi tối và mưa rơi lồng bồng bên ngoài

kiêng cửa kín kín vàng mà của già phòng khách.

Tôi đứng sững lại trên hèm. Một thiếu phụ lật mặt đang ngồi cút đầu, mũi giày nhọn cảm sâu xuống tấm thảm nâu. Mái tóc vẫn tròn, khuôn mặt u buồn và thanh tú, nàng có vẻ đẹp vừa mè đám vừa xà vời, như 1 công nương thời Trung Cổ. Trước mặt nàng, anh Thành ngồi im sững, nét mặt hốc hác. Hai tay anh đặt trên thành ghế, khô cứng, và đôi mắt trống rỗng nhìn về phía bình hoa nhỏ trên hộp dương cầm.

— Còn Đào có xa không anh? Tiếng thiếu phụ thồn thức.

— Xa. Anh Thành đáp, giọng mệt nhọc. Cũng không xa lắm.

Thiếu phụ nhìn lén. Mặt nàng tuyệt đẹp và tràn đầy oán hận.

— Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Côn Đảo. Nàng bật cười khẽ. Một hải đảo đầy tiếng sóng vỗ và những đàn cò trắng bay ngang. Như trong bài hát ngay xưa của Đỗ Nhuận.

Im một lát :

— Tôi muốn gửi quà ra cho anh Định. Một bài thơ. Vàng, tôi sẽ gửi cho anh Định bài Chanson de Bernadette.

Anh Thành nhâm nhâm lại một lúc. Mặt anh tái xanh như người bị sỉ nhục.

— Chỉ đừng làm thế. Anh nói chậm chạp.

— Tôi bắt buộc phải là n thế. Thiếu phụ đáp. Các anh là đàn ông các anh tự cho mình cái quyền xem nhẹ gia đình, để chạy theo những mộng tưởng ghê gớm. Các anh chẳng cần biết vợ con các anh phải chịu đựng đau khổ âm thầm như thế nào. Nàng bật tiếng cười khép, hai mắt hổng đầy nước. Tôi không thể im lặng chờ đợi Định cho đến khi biến thành tượng đài. Tôi cũng không muốn làm vợ 1 pho tượng đồng đen ở công viên.

— Chỉ bắt công lâm, chị Thúy. Tiếng anh Thành lanh léo, như kim loại.

— Bắt công. Thúy cười rũ Vand có lẽ tôi bắt công thật đấy. Nhưng tôi là đàn bà. Tôi đòi phần hạnh phúc bình thường của một người đàn bà. Anh Định phải hiểu, như thế.



— Anh Định là 1 chiến sĩ cách mạng.

— Định là một người bệnh. Sự đam mê cách mạng của các anh là 1 thứ bệnh.

Tiếng nói của Thúy rung lên 1 đau đớn dữ dội làm tôi bàng hoàng cả người. Anh Thành nhìn thấy tôi lúc ấy, vội vàng đứng dậy. Tôi tiến vào bắt tay anh, tôi mới ở Cao nguyên về, tôi ghé thăm anh trước khi về nhà, ở ngoại ô. Anh Thành bảo tốt lắm, cậu với chị Định về chung 1 đường, chị ấy có thể cho cậu đi nhờ xe.

Cơn sốt của tôi bắt đầu từ đó. Trong đêm khuya, trong mưa gió, tôi bay lèn, nắc nở như một thiên thần tội lỗi, tìm kiếm một vì sao. Hình ảnh một hải đảo đầy tiếng sóng vỗ, với những đàn chim bay ngang, phanh xé tôi như móng vuốt của một loài chim lớn. Prometheus bị moi ruột gan trên đỉnh núi, vì đã trộm cắp linh hồn của thần linh. Đã thối sự sống vào đất sét làm ô nhục sự sống. Tình yêu của tôi là Thúy. Anh yêu em như thế đó, Thúy. Tình yêu nắc nở, rên xiết như tiếng xiêng xích kéo trên đá lạnh. Ngày và đêm. Ngày và đêm. Ngày và đêm. Chúng ta đã sống trong hạnh phúc kinh hoàng của mẹ và con Oedipus.

Sung sướng? Em gọi thế là sung sướng? Có thể nào tưởng tượng được không? Trong khi tôi rầy rữa, hấp hối, bị ném đá và nguyên rúa thì Thúy nhảy nhót, vui tươi. Nàng chơi ca vũ nhạc. Và cuối cùng nàng cười.

Nàng ngửa cổ trắng nuốt dưới ánh đèn lồng lấp ló, và những tiếng cười nối tiếp nhau bay ra như nước suối...

Tôi bật tiếng cười lớn, ôm lấy Thúy.

— Vì điều à? Điều à? Nàng kêu lên, hốt hoảng.

Tôi nín cười:

— Em nên về với Định.

— Vì làm em điên mất.

— Em nên về với Định. Em phải ra đón Định ở bến tàu. Với một vòng hoa. Em phải choàng vòng hoa lên cổ người anh hùng.

— Đừng nói nữa. Đừng nói nữa Vi.

3

... Người đàn bà bây giờ nắm im, tóc xõa như hồ nước đen.

Hơi hướng nàng dày miệng tôi, tràn ngập tiếng thở thịt, ngọt ngào như nọc độc.

— Tình yêu... Tình yêu.

Tôi nhắm mắt, cười một mình khẽ khàng. Bông hoa đỏ thắm bập bềnh trôi trên biển sóng. Những làn sóng. Những làn sóng khổng lồ, nguối, cuồng bạo, chạy rào rào lên bãi cát, cuốn trôi các ghềnh đá. Và bông hoa xa dần, mất hút dưới ánh sáng mặt trời. Ánh sáng đang thành vùng lớn, gọn chảy theo sóng...

Tôi ngửi thấy mùi cỏ xanh, mùi phân chim, trên đòn điền cà phê của anh Thành.

— Vì này, Thúy nói thì thầm gối đầu vào ngực tôi, Còn đảo có xa không?

— Xa.

— Em tưởng rằng xa lắm. Tiếng Thúy rung lên như khóc. Nhiều lúc em tưởng rằng xa lắm, Định không bao giờ trở về được nữa.

Sao bây giờ Thúy khóc? Một nắng đầy nước. Ngực tôi đầy nước mắt của nàng.

— Em yêu anh. Em yêu anh. Nàng nắc nở.

— Không, em không yêu anh. Em chỉ có ơn quâc đây thôi.

Thúy lắc đầu mạnh mẽ.

— Em sẽ nói với Định. Nói hết với Định.

— Em nói gì?

— Em yêu anh.

Tôi mím môi. Một luồn hơi nóng chạy qua ngực tôi, rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Nàng lại bắt đầu nhảy nhót, tôi nghĩ thầm. Nàng lại bắt đầu biểu diễn ca vũ nhạc. Tôi vượt tóc nàng. Không. Nàng sẽ không nói gì hết. Vở kịch đã hạ màn. Tôi sẽ lên đòn điền cà phê của anh Thành, trả lại tất cả cho Định.

— Định đã khóc sở nhiều. Định cần có em.

— Không. Định không cần em bằng sự vinh quang. Những vòng hoa vinh quang của cách mạng.

— Định cần có em nữa. Định cần một người vợ để triền lâm trong những cuộc tiếp tân. Một

người bạn để chia xẽ dang cày, sau cuộc triền lâm. Vì Định sẽ tham chính, em cũng biết đấy.

Thúy nằm im. Đường như nàng lặng đi vì nỗi chua chát trong những lời nói của tôi.

— Định sẽ tham chính. Nàng nhắc lại, một cách vô nghĩa.

Tôi vượt ve nàng. Thật dịu dàng. Vì lạnh lẽo, hay vì hoảng sợ—tôi không biết—Thúy rung lên như giếng, những ngón tay bần vía minh tôi hú bám vào một tấm ván thuyền. Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Không muốn nhớ gì nữa. Mọi người đều nhảy nhót. Thúy với tình yêu của nàng. Định với những vinh quang cách mạng. Định và anh Thành... và chuỗi dài những mặt mũi hờn hở. Sàn khấu Vaudeville đầy nhóc.

— Anh Vi, tiếng Thúy run rẩy, em sẽ lên đòn điền tham anh.

Im một lát:

— Anh Vi.

Tôi đặt tay lên miệng nàng. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, Tuy. Chúng ta đã giương buồm ra bờ biển. Con thuyền đã vỡ tan như cũ mục. Chỉ còn lại một đóng hoa, trôi giạt dưới trời xanh. Không còn hy vọng gì nữa, em cũng biết mà. Đừng làm anh hy vọng. Nhữ ghy vọng chỉ kéo dài đau đớn.

Thúy vén tay tôi, trút người lên. Nàng nhìn vào mắt tôi:

— Anh Vi. Hãy trả lời em. Chúng ta đã sung sướng? Phải không anh, chúng ta đã sung sướng?

Tôi gật đầu;

— Đúng thế. Chúng ta đã sắp bấy.

— Sắp bấy. Như Định. Như tất cả mọi người. Em có tin ở định mệnh không? Những sức mạnh đều tối không ngừng xoay đây, vùi giap con người. Chúng ta phản ứng, mỗi người một cách. Có kẻ gào thét đòi chém giết, đòi quyền lực. Có kẻ thối mục và sa ngã. Trong khi đó thi thần thánh nhìn xuống chúng ta, mỉm cười khoan khoái như một bầy sa đéc.

— Thần thánh! Em không hiểu anh nói gì hết.

— Thần thánh tạo ra định mệnh của chúng ta. Thần phận của chúng

(Xem tiếp trang 49)

DÒNG ĐỜI

NHỮNG VÌ SAO...

• Theo một câu thơ lục bát thì trong năm 1971, Saigon sẽ có cái phong vị của một Tháng Long thành ro xưa. Cũng « Lối xưa xe ngựa hòn thu thảo » và nhất là « Cảnh cũ lâu đài bóng tịch dương ». Và :

« Bao giờ ba tháng đủ liền,
Vua quan xuống hết, đồn điền bỏ hoang »

Ba tháng đủ liền, theo lịch ta năm Tân Hợi, là từ tháng 7, 8 và 9 liên nhau. Hơn nữa, năm nay còn nhuận tháng 5. Năm Ất Dậu 1945 cũng có 3 tháng đủ liền, tình cảnh thật là thảm thương: chiến tranh và đói kém. Số thây ma chết đói ước lượng gần 1 triệu.

• Nhưng câu thơ có thực đúng là một điềm chẳng lành, và năm Tân Hợi, hơi có tận hay không, thì hãy đợi thời gian trả lời. Nhưng một câu thơ lục bát khác, của Nguyễn Du, lại nói rằng « Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều ». Cho nên, nói về tương lai VN năm 1971, cũng nên bàn về những nhân vật trực tiếp hay gián tiếp gây ảnh hưởng, hay xoay vần thời cuộc.

• Trước hết, phải nói ngay rằng « nhân vật » là một từ ngữ có tính cách phả chăng, chỉ diễn tả tình trạng một người đang xuất hiện trên sân khấu chính trị, khác hẳn với chữ « lãnh tụ » tự nó đã bao hàm một phản đoán về giá trị, là những người xuất chúng và được kính nể. Nhân vật, trái lái, có thể hay nhưng cũng có thể là, có thể tự lập thân nhưng cũng có thể may mắn gặp thời trở thành một Xuân tóc đỏ. Đối với các nhân vật rõ thời vận, chính là thời thế đã tạo nên anh hùng. Những Xuân tóc đỏ thời nay là những cánh diều nhò lèn gió cuốn làm bay bồng, bồng dung trở thành người của thời cuộc. Nhưng nếu bị là diều, thì cũng mang thân phận lệ thuộc vào người thả diều bằng một sợi dây nút kép. Người thả diều chính là ông đại sứ, các thương gia đại diện, các linh mục giám mục v.v...

• Nếu xét về lượng thì các nhân vật chính trị VN cũng đông như các cô gái ngày ngày đi chợ, Thị trường chính trị cũng phủ phàng như chốn chợ đông người « Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui ». Các nhân vật này là Tông thống, Phó TT, và các định chế quốc gia: Thủ trưởng Hạ Viện, Tối cao Pháp Viện, là thủ trưởng và các ông tổng trưởng, giám sát viên v.v... Còn các nhân vật hoạt động riêng rẽ hay đối lập, thấp xuống nữa là các nghị viện... Một

đêm nào, ngược lên là một trời sao: thật nhiều và thật diệu vời. Các nhân vật VN cũng đông và cũng kiêu kỳ như trời sao. Nếu nhà báo nào lần thầm lần lượt kè hết từng ấy nhân vật, các độc giả sẽ lim dim con mắt, không phải cảm động vì thấy có nhiều người đứng ra gánh vác việc nước, việc triều đình, mà đi dǎn vào giấc ngủ, không hiểu có phải vì chán ngắt với người ngom không? Cho nên, Độc Thủ đã làm một tinh trù triệt để, chỉ còn giữ lại 3 nhân vật để lạm bàn: ông Nguyễn Văn Thiệu; ông Nguyễn Văn Ký và ông Dương Văn Minh.

• Cả ba, đối với Độc Thủ đều là những người không quan thiết nên thái độ cũng thât dửng dưng: không yêu mà cũng chẳng ghét. Cho nên sẽ không có sự khen chê vì thành kiến. Các ông, không hiểu có do tiền định không, đều là các ông tưởng, những vì sao, và có thể sắp theo thứ tự cấp bậc nhì binh: ông Ký 2 sao, ông Thiệu 3 sao, ông Minh 4 sao. Nhìn sự sắp xếp theo số thứ tự vừa kể, ông Thiệu đứng ngay giữa. Ông Ký đứng bên phải, cánh hữu: thân chính quyền chống cộng triệt để, còn ông Minh thì đứng bên tay trái, cánh tả: lập trường có vẻ lơ mơ, dễ ihoả hiệp. Vị trí của ông Thiệu ở ngay chính giữa, « chính nhân » và đồng vai một ông Chef d'Etat. Nhưng đó chỉ là nói chơi cho vui. Trong thực tế, ông Thiệu có là chính nhân hay không, ông Ký có là chính quyền,— Theo nghĩa chính quyền là tổng thống — v.v... thì còn phải xét lại. Tất nhiên xét lại là một chủ trương nghiêm chỉnh, không thể đem ra kề phiếm ở mục này được. Cho nên, mỗi một nhân vật vừa kể, Độc Thủ chỉ đิ tìm một đặc điểm có tính cách tiêu biêu để thấy nhất, nghĩa là không có chuyện bối lóng tìm vẩn.

• Xin hãy bắt đầu bằng ông Nguyễn Văn Thiệu. Một tờ báo Xuân đã tặng cho ông Thiệu biệt danh đồng ruộng là « Cậu Bảy Mỹ Tho » cũng như « Cậu Sáu Long An » là tên của một dân biểu có biệt tài đó là đã hy sinh cho chính nghĩa một chiếc đồng hồ Oméza. Mỹ Tho là quê hương của ông Thiệu. Gọi ông Thiệu là « Cậu Bảy Mỹ Tho » e có thể khiến cho các nhà xã hội và nhân chủng cho rằng chế độ hiện tại là chế độ mấu hè. Ông Thiệu có nhiều đặc điểm, như thói quen lờm đâng, Trước khi xuất hiện nhất là xuất hiện trên màn ảnh truyền hình, ông Thiệu sửa lại nhiên là chiếc áo vest, vượt đi vượt lại mái tóc. Nhưng nói bêt nhất phải kể là cái tính lì của ông. Chính ông Thiệu đã một lần thố lộ: « làm chính trị thì phải lì ». Sự nghiệp chính trị của ông Thiệu được xây trên một chữ lì và có thể thâu tóm cũng vào một chữ lì. Mới rồi, ông cho thủ tướng rút lại sắc lệnh 006 cũng chỉ là một sự thổi nhất bộ cho một

(XEM TIẾP TRANG 49)

THẾ HỆ YÊU MUỘN

TÈ ĐÈ



Phải nói thế hệ này yêu sớm mới đúng. Với ảnh hưởng của phim ảnh, sách báo và cuộc sống lớp trẻ sớm biết chuyện là lướt hơn thế hệ cũ. Nếu ta đứng ở trước cửa các trường nữ trung học vào lúc tan học ta sẽ thấy rõ điều này. Có rất nhiều học sinh ở cái tuổi choai choai đã biết đào đào kép kế hạch hò yên đương ra rít! Trên mặt báo hàng ngày những chuyện dâm đãng ở lớp tuổi nhỏ cũng không phải là ít. Đó là chưa kể những vụ làm tình tập thể mà tiếng lóng gọi là «bè hội đồng». Nếu ta dự một buổi dạ vũ ta sẽ thấy những cậu những cô 15-17 ôm nhau, sờ nhau, hôn nhau mùi mẫn chẳng kém gì cha anh chúng. Họ cũng phi phao thuốc lá và nói những chuyện chỉ dành cho lớp tuổi trưởng thành.

Nhưng ở đây tôi muốn viết về lớp tuổi từ 25 trở lên, lớp tuổi lê ra trên nguyên tắc là phải già từ hội độc thân, lê ra đã phải lê xe hoa về nhà chồng... hay về nhà vợ cũng vậy!

Ta cứ tạm gọi lớp người này thuộc thế hệ yêu muộn cho có vẻ hay bướm một chút.

Lớp người này dù ta không có một con số thống kê chính xác như các con số thống kê của HK (Giao chỉ làm gì có số thống kê!), ta cũng có thể nói một số điều sau:

Sự thay đổi nhanh là càng ngày chủ nghĩa độc tài càng thưa thớt xung yếu. Phòng trào hành quân giải phóng đã biến ông đến 40 tuổi, 50 tuổi vẫn cho mình là trai to (chứ không phải trai tần!) và đếch thèm về nhà vợ hoặc đếch thèm bế em nào về nhà mình, về phòng mình làm vợ!

Sự thay đổi nhanh: trang cuối của các nhật báo

ta thấy «cáo phó», «y sinh vĩ tổ quốc» của lớp người trẻ thuộc thế hệ yêu muộn nhiều hơn là tin mừng».

Sự thay đổi nhanh là những ông bà già khép kín, nhưng có tiền lại lấy được vợ non còn các thanh niên đầy sinh lực thì lại đang mải mê yêu không gian, yêu sinh lầy, yêu rừng rậm, yêu biển cả, yêu đồng quê, yêu tổ quốc, yêu ngày, yêu đêm, yêu tháng năm và yêu cả đời cho đến khi về nhà vĩnh biệt» hoặc vào Mạc dinh Chi, nghĩa trang quân đội mới thời yêu!

Sự thay đổi nhanh là lớp người già lại đi theo sau xe tang khóc lóc người trẻ, lớp người lê ra không có chiến tranh đã có thể có vợ có con để cho lớp già bế cháu, để có thể mỉm cười được trước khi gần đất xa trời!

Những lớp người còn lại không phải đi lính thi hoặc là những ông bà già run rẩy hoặc những anh choai choai làm NDTV. Lớp người có thể sản xuất được tinh thần thi hoặc đang lội ruộng, xuống sinh, lên núi đi biển, sang Ai Lao, Kampuchea hoặc đã nằm xuống vĩnh viễn.

Kết quả là những thanh niên trở thành những «giang hồ quái khách». «Đang giờ mít mít», coi đàn bà con gái như những người tình trong một tháng trong một năm hoặc ngắn hơn trong một giờ trong một ngày. Họ không còn tin tưởng, không còn dám nghĩ tới một cuộc tình dài hạn, nhưng đàn ông không phải họ là những chàng sở Khanh, Don Juan chí khoái điều «quất ngựa tuy phông», mà vì họ không có tiền, có xe, có nhà, để theo đuổi một cuộc tình kiểu «trường kỳ kháng chiến». Thế là họ bèn đi chơi điếm hoặc tán tào dề dại

chơi choi để bắn loạn sinh lý còn chuyện vợ con chỉ cho là chuyện «tiền tiền Tấm cám» hoặc khoa học già tưởng» ngoài tay của họ!

Có nhiều cô, nhiều em gái hậu phương bảo linh đều là vì thế, họ đâu có chịu tim hiểu để thông cảm! Còn về phía linh thi sau khi làm ầu chỉ nhẹ răng ca cầu «linh mà em!», các cô không chịu biết cho là linh dù là đến cấp mai bắc, cấp sao mà không có những mục làm tiền làm cầm khác thì cũng đổi, cũng rách như nhau cả. Đó là linh thứ thiệt linh không tham nhũng thì phải là những người trên răng dưới lụn đạn!

Mà trên răng dưới lụn đạn thì làm thế nào đủ «địa» để dắt em đi ciné (300đ một vé) dắt em đi phòng trà (1000đ 1 chai Coca) dắt em đi nghe nhạc trẻ (350đ), đưa em đi may robe (bé nhất 5000đ một cái) và vân vân, những mục vân vân này thì trong đầu óc các cô có rất nhiều nhiều vô cùng.

Bối rối lớp công chức trẻ, công chức đến tuổi yêu đến tuổi lập gia đình thì cũng không hơn gì linh chỉ ở chỗ được ở nơi tương đối an toàn đểch sự mặc sơ mi gỗ phủ cờ vàng bá sọc đỏ, hơn linh ở chỗ cô thì giờ của dão của vợ, nhưng có hai yếu tố này cũng chẳng nước non gì bởi «Trần Hưng Đạo» quyết định hết! Rồi thì ngày tháng trôi qua, mắt mờ dần, đầu gối mỏi dần, lưng cong dần các ông mõi cuồng cuồng lên vợ với lấy một cô vợ dù mắt lác răng hổ, đi chân chũ bát!

Lớp người này ở giới khác chịu ảnh hưởng của thời buổi kiệm ước cũng không khá hơn.

Kết quả là về phía liền bà con gái, con số ẽ chồng công ngày càng gia tăng khủng khiếp (thế mà họ vẫn vẹn mặt làm cao!).

Kết quả là các cô mắc bệnh «mất chồng», bệnh tựa như xa ngã ngữ gi, rất nặng. Các cô không có chồng cái cỏ bẩn loạn, các cô bẩn loạn các cô đi học giải trí mà càng học thì lại càng khó kiếm chồng bởi đàn ông con trai lính đánh được họ nên dỗi, dỗi nên đánh đàn lấy vợ họ cao, thế nên các cô đã e lại càng e! Cô nào không họ thì lại đi lang bao lồng chơi bởi cô khi đến chỗ bụi đời làm dỗi chơi cho đàn ông và hỏng cả một đời vì đi hoang. Cô nào không chịu đi chơi thì sinh ra bẩn loạn trong người bức dọ, tam hoa không mấy vui biến thành bệnh chửi chó mắng mèo, vào than ra thở, mặt lục nào cũng nhăn như khỉ ào gừng!

Cũng vì hai giới này không thông cảm nhau nên bèn có một sự chướng tai gai mặt trái đạo trời đặt âm dương dậy ra. Bước ra ngoài đường chỉ thấy đàn ông đi chơi với đàn ông, đàn bà đi chơi với con gái, linh đực với linh đực, đực rựa với đực rựa, xì gà với xì gà, lá đà với lá đà!

Có một hôm một nữ ký giả Thụy Điển nói với tôi là ở nước có đồng tính luyến ái đã nổi tiếng thế giới rồi mà không ngờ Việt Nam lại chịu chơi hơn cả Thụy Điển vì có nhiều người mắc bệnh đồng tính luyến ái quá! (hôm đó nàng ngồi uống nước với tôi ở Pagode, mà Pagode chỉ toàn đực rựa ngồi uống với đực rựa!). Tôi phải với vàng cải chằng kẽm gi các bà mẹ «mẹ hơi đồng»!

Nam bị bệnh đồng tính luyến ái mà vì con gái VN đòi hỏi ở con trai quá nhiều phải có scooter, xe hộp, có tiền để ăn chơi nên họ không bao nỗi, không bao nỗi nên phải anh nó đitanh kia đi chơi, ngồi uống cà phê chứ đời chó mà cho đỡ cõ đơn, bởi trống rỗng để giết thời giờ chờ di lính, hoặc đã di lính rồi thì ngồi chờ đợi bắt còng vì khoác bộ áo rừng!

Tại sao mà các đồng mày râu lại chẳng anh nào nghĩ tới chuyện vợ con như vậy. Có thể có những lý do cá nhân nhưng đa số kẽi không nhúc nhích được vì:

1.— CHIẾN TRANH CÒN TIẾP DIỄN: Khi chiến tranh còn tiếp diễn thì họ còn phải đi hành quân nay đây mai đó. Họ tuy thuộc vào quân đội không thể làm chủ lấy cuộc sống mình. Họ sợ lấy vợ, vợ sẽ cõ đơn. Họ cũng không dám lấy vợ vì không muốn vợ trở thành một góa phụ lỡ dở cuộc đời. Những thanh niên chưa di lính thì cũng nghĩ tới 1 ngày nào đó mình sẽ di lính nên vẫn luôn quân không thoát khỏi lưới chiến tranh.

2.— ĐỜI SỐNG QUÀ ĐÓI BÁCH: Nuôi một thân một mình còn chưa xong làm sao lấy vợ nỗi. (Thuê nhà : 5000đ, quà sáng : 1000đ, cơm 6000đ). Tiề kiềm được hoặc tiền chính phủ trả chưa đến cuối tháng đã sạch trơn còn lấy đâu tiền mua sữa cho con, mua áo cho vợ. Mà sống với nhau không lẽ chỉ ăn, uống, cõ ciné, cõ quần áo, cõ chửi ẽn khóc cười linh tinh khác nữa chứ!

3.— KHÔNG CÓ MỘT NGHỀ VỮNG CHẮC: Khi có một nghề đủ bảo đảm tương lai cho vợ cho con, một thanh niên mới hưng lấy vợ. Nhưng thử hỏi bao thanh niên có nghề vững chắc? Mà nghề gì vững chắc có đồng lương nuôi nổi vợ nổi con? Lâm lính, giáo sư, viết báo, làm Sở Mỹ? Đa số thanh niên phải di lính học hành dở dang, khi trở về đời sống dân sự ngắt ngry chơi với. Toat mõi hỏi mõi kiểu được sở làm với đồng lương vừa đủ ăn cho chặt dạ dày!

4.— CHỖ Ở KHÔNG CÓ: Ngày nay lớp người trẻ có khuynh hướng không thích cho vợ ở cùng bố mẹ mình. Họ thích ở riêng nhưng ở riêng thì phải có tiền, mà tiền thì làm gì có (trừ buôn lậu, áp phè, tham nhũng, có vốn là ăn buôn bán không kẽ!). Một chỗ ở được cho một vợ chồng trẻ thuê cũng phải từ 5 ngàn tới 10 ngàn mới gọi là ở được! Số tiền này đã chiếm 1/3 lương của một người trung bình rồi. Còn tiền ăn, tiền sống lấy đâu ra?

5.— CÁC BÀ MẸ HAM TIỀN: Đã có rất nhiều bà mẹ thằng cảm cho các ông ngấp nghé con gái mình vì là thời buổi chiến tranh. Họ đã không đòi hỏi bấy vè gi. (Thế mà còn chơi với đáy!). Còn đa số các bà mẹ VN này còn tham giấu, ham lấy le với bà con họ hàng lối xóm, muốn cái ông con rể phải là những tay cõ xέ thủng, vila, building, thi làm sao lính đọi và những anh dàn ngu ku đen, sinh viên rách lấy được vợ. Mà các em thi cũng ham tiền chằng kẽm gi các bà mẹ «mẹ hơi đồng»!

(Xem tiếp trang 48)

BỘT LẬP HỒ SƠ NHỮNG VỤ THẨM SÁT DO CÁC QUÂN NHÂN MỸ CHỦ ĐỘNG



VỤ LÍNH MỸ HẠ SÁT GIÁO VIÊN HỒ PHÊ

LTS.—Những ngày cuối cùng của năm Canh Tuất lại ghi thêm một sự việc bi thảm giữa tình thân hữu Mỹ—Việt do một quân nhân Mỹ vô kỷ luật chủ động. Nạn nhân của vụ này là ông Hồ Phê, giáo viên trường Tiểu học Cộng đồng Hoài Đức tại Bồng Sơn. Ông Hồ Phê sinh ngày 6-12-1932 tại xã Hoài Đức, quận Hoài Nhơn, Bình Định, 1 vợ 8 con, dạy học tại vùng này từ năm 1955. Vụ 1 lính Mỹ vô cớ bắn hạ ông Hồ Phê đã gây một xúc động tâm lý mạnh mẽ tại đây. Đời tóm thuật trong số này đầy đủ mọi chi tiết liên hệ tới «vụ Hồ Phê» để công luận phán xét.

Trường hợp nằm xuống của một giáo viên

Ngày 20.1.71 Hội đồng giáo viên Trường Tiểu Học cộng đồng Hoài Đức (Bồng Sơn) họp để cử giáo viên Hồ Phê về Ty Tiểu Học Bình Định công tác.

Sáng ngay 21.1.71 trên đường về Qui nhơn giáo viên Hồ Phê ghé vào quán hớt tóc của ông Nguyễn Minh Phúc ở ấp Văn Cang xã Hoài Đức cách Bồng Sơn 3km.

Tại đây giáo viên Hồ Phê bị 1 tên lính Mỹ đi trên một chiếc xe Dodge di chuyển theo hướng Phù Mỹ—Bồng Sơn bắn trúng đầu chết

tại chỗ. Lúc đó đúng 15 giờ 30 phút. Một chiếc xe hàng chạy rượt theo chiếc xe Dodge của kẻ sát nhân nhưng bị bắn cản nên không thể truy tâm được.

Được biết quân nhân Mỹ vô kỷ luật này thuộc Lữ Đoàn 173 Dù Hoa Kỳ đóng tại Bồng Sơn.

Ngay sau đó toàn thể học sinh và giáo viên xã Hoài Đức cùng với thân nhân nạn nhân và đồng bào địa phương đã cực lực phản đối hành động phi pháp, dã man của quân nhân Mỹ đó, đòi hỏi giới chức thẩm quyền Việt—Mỹ truy tầm và truy tố thủ phạm.

Thi hài của cố giáo viên Hồ Phê được khieng đê trên 1 chiếc băng ca đê ngang quốc lộ số 1. Đầu chúng, đa phần là phụ huynh học sinh, thân quyến tụ tập và viết những khẩu hiệu lên án hành động dã man của quân nhân Hoa kỳ kia.

Những câu khẩu hiệu đó là :

— «Đả đảo hành động sát nhau, dã man nhất lịch sử nhân loại của người Mỹ».

— «Yêu cầu chính phủ Mỹ đưa tên lính Mỹ đã man dã cố sát thầy chúng tôi đến tại đây để nghiêm trị».

— «We request the americans to solve immediately their actions of assassinating».

Vâng vân...

Bà Hồ Phê bụng chửa gần ngày

sanh cùng 7 con thơ khóc thảm thiết.

Đứa con lớn của cố giáo viên Hồ Phê mới học đệ thất, một tay bòng đứa em gầy ốm tượng trưng cho đời sống kinh tế kiem

trắc của giáo chức thanh bạch, một tay cầm tờ truyền đơn kêu gọi chính phủ Mỹ phải đền mạng cho cha chúng tôi».

Đứa con kẽ lèn 8 tuổi cõng phía sau lưng một đứa em cũng ốm teo chẳng khác nào con chàng hiu diu cõng cõi, tay nó cũng cầm tờ đơn kêu gọi «chính phủ Mỹ phải đền mạng cho cha chúng tôi».

Thi hài cố giáo viên Hồ Phê được phủ thêm tấm vải trắng. Chiếc mũ nylon cuối cùng của người xấu số cũng được nhặt đê lèn trên thi hài.

Trước một cái chết phi lý, trước một tai nạn đáng chú ý, đồng bào xã Hoài Đức và phụ cận đã ủn ủn kéo đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân và chia buồn cùng xứ sở. Máu đã chảy, ruột đã mềm...

Từ trước tới nay, quân đội đồng minh, nhất là HK ở VN đều được hưởng quyền đặc miễn tài phán. Họ có phạm pháp họ cũng không bị chỉ phán bởi luật pháp của VN. Nhưng từ trước những vụ phạm pháp của quân đội đồng minh tại VN không đến nỗi ghê như bây giờ nên việc hưởng quyền đặc miễn tài phán đó ít gày xúc động trong dân chúng.

Ngày nay trước những hành vi tàn sát lương dân của một số quân nhân vô kỷ luật của đồng minh đã làm cho dân chúng cảm thấy việc đê quát đội đồng minh hưởng quyền đặc miễn tài phán trên một nước độc lập, một nước bạn là phi lý.

Do đó học sinh và dân chúng tại đây đã đòi hỏi sự hủy bỏ quyền đặc miễn tài phán đó qua câu khẩu hiệu :

«Yêu cầu chính phủ Mỹ đưa tên lính Mỹ đã man dã cố giết thầy chúng tôi đến tại đây để nghiêm trị».

Phía trước là quốc kỳ VN, theo sau là tấm biểu ngữ cùng học sinh và đồng bào mọi giới, họ lặng lẽ đi trên QL số 1, nơi xảy ra vụ thảm sát.

Những mảnh khăn sô được quấn vội trên đầu thân nhân người xấu số. Những đứa em thơ khóc tức tưởi. Ông đoàn trưởng chỉ làm!

Sáng ngày 22-1-71 toàn thể giáo chức quận Hoài Nhơn đã họp lập 1 bản kiến nghị 3 điểm như sau :

THỨ 1 : Yêu cầu chính phủ HK đưa tên lính Mỹ đến tại nơi xảy ra vụ thảm sát để trừng trị.

THỨ 2 : Chính phủ HK phải giải quyết thỏa đáng tất cả các nguyện vọng chính đáng của gia đình nạn nhân và của giáo chức quận Hoài Nhơn.

THỨ 3 : Thỉnh cầu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa can thiệp ngay với chính phủ Hoa Kỳ để có biện pháp mạnh đối với một số quân nhân Mỹ vô kỷ luật, hiếu sát khát máu, dã man hẫu đê tránh những vụ cố sát lương dân vô tội tương tự xảy ra.

Bản kiến nghị gồm 33 chữ ký.

Ngay khi đó, giáo chức Hoài Nhơn kéo kẽm gai ngang qua QL 1 làm chương ngai vật.

Tấm biểu ngữ «Giáo chức Hoài Nhơn lèn án hành động sát nhân của lính Mỹ» được giăng ngang qua đường.

Khi người lớn tinh chuyện của người lớn thì các em thơ cũng tỏ vẻ ưu tư.

Trên những khuôn mặt sạm nắng ngày ngô người ta cũng đọc được nét ưu phiền.

Nhin xác chết của thầy, các em làm sao khỏi bùi ngùi !

Hàng ngàn xe dừng lại trước

LÊ VĂN BẰNG
trình bày

chướng ngại vật, thi hài người xấu số. Hàng vạn người bâu quanh, ngập ngùi. Nhưng họ chỉ là những khách qua đường !

Thiếu tướng Mac Farlane Tư lệnh Lữ đoàn 173 Dù Hoa Kỳ với vã xuất hiện.

Một rừng người vây quanh Thiếu tướng Mac Farlane để đòi hỏi.

Thiếu tướng Mac Farlane và người Mỹ nghĩ gì khi trông thấy cảnh tang tóc của gia đình có giáo viên Hồ Phê ?

Trước những đòi hỏi chính đáng của dân chúng và gia đình nạn nhân, trước cuộc tranh đấu bất bạo động, Thiếu tướng Mac Farlane đã hứa hẹn. Lời hứa này có sự chứng kiến của Đại tá Nguyễn duy Bách, tinh trưởng Bình Định và dân chúng.

Đại tá Nguyễn duy Bách để lòng xúc động khi đứng trước thi hài cố giáo viên Hồ Phê. Đại tá Bách đã đốt 3 cây hương và vái người xấu số.



Chết không nhầm mất



Vợ con và thân quyền của nạn nhân

Ngay chiều 22-1-71 thi bài cỗ giáo viên Hồ Phè được đưa lên xe chở về nhà để liệm và chôn cất.

Như vậy là tạm êm xuôi, không có biếu tinh vĩ đại xảy ra như người Mỹ lo sợ.

Những lý do khiến không có biếu tinh vĩ đại xảy ra là : Thứ nhất ở Hoài Đức là một nơi thôn quê. Thứ hai là lúc đó các trường học đều nghỉ Tết, giáo chức và học sinh về quê ăn Tết. Tất cả mọi người đều lo cúng ông bà.

Tên lính Mỹ đã man kia về đơn vị khoe với một cô gái bán bar rằng « Tao mới giết một thằng VN ». Nhờ đó mà việc truy tìm được dễ dàng. Y đã bị bắt sau đó.

Những việc sau đó

Ngày ngày 21-1-71 Tỉnh Hội Giáo Giới Tỉnh Bình Định gửi văn thư số 05/TH/GG/BĐ cho Thủ Tướng Chính phủ VNCH và ông Đại sứ Mỹ tại VN, nguyên văn như sau :

Kính thưa Qui vị,

Vào lúc 15 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 1971, một quân nhân Hoa Kỳ từ trên xe nhằm tầm xả súng bắn chết Giáo viên Hồ Phè trong khi tiếp chuyện cùng vài người bạn đồng nghiệp tại một tư gia.

Sự kiện bi đát này đã xảy ra liên tiếp tại tỉnh Bình Định, không đầy 2 tháng, sau 3 vụ giết người dã man do lính Mỹ và Đại hàn gây ra :

1) Học sinh NGUYỄN V MINH,

Trường Trung học Tây Sơn, chết trước cổng trường ngày 7-12-1970.

2) Học sinh NGUYỄN THỊ BÉ bị lính Đại hàn bắn chết tại xã Nhơn Thọ ngày 9-12-1970.

3) Em DƯƠNG VĂN LŨN bị lính Mỹ bắn chết tại Ấp Hải Minh ngày 16-1-71.

Với những hành động giết người dã man do những quân nhân Mỹ và Đại hàn gây ra tại Lĩnh Bình Định, Tỉnh Hội Giáo Giới chúng tôi, cũng như tập thể SVHS và toàn thể quần chúng rất xúc động nên đã trực lực phản đối bằng những văn thư chính thức, những cuộc biếu tinh đòi hỏi các giới chức có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng.

Thay mặt
Tỉnh Hội Giáo Giới Lĩnh Bình Định
Chủ tịch
Gs LÊ VĂN BA

(Ấn ký)

Sáu dân biếu đơn vị Bình Định tuyệt đối không thấy có mặt và lên tiếng hay phúng điếu.

Ngày 28.1.71 tức ngày mồng 2 Tết một đại diện tòa đại sứ Hoa Kỳ đi với cố vấn Hoa Kỳ tại Bình Định, đại tá Nguyễn duy Bách Tỉnh Trưởng Bình Định tới tân nhà trao số tiền 772.641đ,00 bồi thường.

Tại đây đại diện Hoa Kỳ đã tỏ lòng phân ưu gia đình nạn nhân và ca tụng tài dàn xếp của chính quyền địa phương.

**Bức thư cảm ơn được phổ biến trên TV và truyền thanh
Qui Nhơn**

Đêm 30.1.71 Đài Truyền hình và Truyền thanh Qui Nhơn phổ biến bức thư của gia đình nạn nhân như sau :

1- Cực lực phản đối hành động dã man của một số quân nhân Hoa

Kỳ đã vô cớ thảm sát đồng nghiệp Hồ Phè.

2- Yêu cầu Chính quyền Việt Nam phải có hành động thích đáng trước vụ này bằng cách can thiệp Tòa Đại sứ Hoa Kỳ để đưa phạm nhân ra xét xử tại Tòa án Quân sự Việt Nam.

3- Giới chức Hoa Kỳ phải trung trực nhìn nhận tội lỗi do các quân nhân phạm pháp gây ra. Nghiêm trí những kẻ giết người vô cớ mà luring tâm nhau loại không thể tha thứ được.

Để ngăn chặn những hành động dã man có thể tiếp diễn, Tỉnh Hội Giáo Giới Bình Định khẩn đề nghị:

- Chính quyền VN và giới chức HK phối hợp thiết lập ngay QUI CHẾ cho quân đội đồng minh dồn trú tại VN.

- Bãi bỏ quyền đặc miễn tài sản cho quân nhân ngoại quốc trên lãnh thổ VN.

Kính mong Thủ tướng chính phủ và ông Đại sứ HK lưu tâm giải quyết thỏa đáng để xoa dịu sự đau khổ của gia đình nạn nhân, để giảm bớt sự xúc động mãnh liệt của tập thể giáo giới, sinh viên, học sinh và nhất là để tránh những phản ứng không lường của quần chúng.

Thay mặt
Tỉnh Hội Giáo Giới Lĩnh Bình Định
Chủ tịch
Gs LÊ VĂN BA

(Ấn ký)

Sáu dân biếu đơn vị Bình Định tuyệt đối không thấy có mặt và lên tiếng hay phúng điếu.

Ngày 28.1.71 tức ngày mồng 2 Tết một đại diện tòa đại sứ Hoa Kỳ đi với cố vấn Hoa Kỳ tại Bình Định, đại tá Nguyễn duy Bách Tỉnh Trưởng Bình Định tới tân nhà trao số tiền 772.641đ,00 bồi thường.

Tại đây đại diện Hoa Kỳ đã tỏ lòng phân ưu gia đình nạn nhân và ca tụng tài dàn xếp của chính quyền địa phương.

**Bức thư cảm ơn được phổ biến trên TV và truyền thanh
Qui Nhơn**

Đêm 30.1.71 Đài Truyền hình và Truyền thanh Qui Nhơn phổ biến bức thư của gia đình nạn nhân như sau :

1) Học sinh NGUYỄN V MINH,

Việt Nam Cộng Hòa

Hoài Đức ngày... tháng... năm

1971

Kính gửi : Đại tá Tỉnh Trưởng
Bình Định, Ông cố vấn Hoa Kỳ tại
BĐ- Ông Thiếu tướng Tư lệnh... -
Thiếu tá quận trưởng quận Hoài
Đức.

Chúng tôi đại diện gia đình ông Hồ Phè đã tử nạn tại ấp Văn Cang cùng đa số đồng bào Hoài Đức, trân trọng gửi đến Đại tá Tỉnh trưởng Bình Định đề nhờ chuyển đến Đại tá cố vấn Hoa Kỳ, Thiếu Tướng MAC FARLANE tư lệnh lữ đoàn 173 dù Hoa Kỳ những cảm nghĩ sau đây :

Trước tai nạn đau xót của gia đình chúng tôi, Đại tá và quý vị đã đến chở với niềm truân ái và biền, chiếu cố tận tình và đều bù xung đêng.

Kính mong Thủ tướng chính phủ và ông Đại sứ HK lưu tâm giải quyết thỏa đáng để xoa dịu sự đau khổ của gia đình nạn nhân, để giảm bớt sự xúc động mãnh liệt của tập thể giáo giới, sinh viên, học sinh và nhất là để tránh những phản ứng không lường của quần chúng.

Chúng tôi cũng không quên ông quận trưởng quận Hoài Nhơn đã tận tình giúp đỡ chúng tôi trong cơn tai biến và đưa linh cữu người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Chỉ một lời hứa hẹn đáng tin cậy và vài câu an ủi ân cần là chúng tôi bình tâm lần lượt ra về.

Đến nay mọi nguyện vọng đã được giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị Thiếu tá Quận Trưởng, Đại tá Tỉnh Trưởng, Thiếu Tướng Tư lệnh Hoa Kỳ, Ông cố vấn Trưởng Tiểu khu lời cảm ơn thật tình của chúng tôi. Một ngày chúng tôi còn được an cư lạc nghiệp tại địa phương này, là một ngày chúng tôi không quên ơn quân đội đồng minh và quý vị đã giúp chúng tôi để bảo vệ an ninh cho quê hương chúng tôi.

Một lần nữa chúng tôi xin gửi đến quý vị lời cảm ơn về sự tận tình chiếu cố vừa qua.

Kính
Nguyễn Thị Phố
(tức là bà Hồ Phè)

Kính thưa Quý vị,

Lúc 15 giờ ngày 21-10-71 một quân nhân Hoa Kỳ đã vô cớ bắn chết ông Hồ Phè, Giáo Viên Trường Tiểu học Cộng đồng Hoài Đức Quận Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định.

Lại thêm 1 hành động dã man khác do quân nhân ngoại quốc gây ra trong những ngày gần đây tại Tỉnh Bình Định đã làm xúc động mãnh liệt lòng người dân Việt.

Sáng nay, ngày 7-2-71, trước sự hiện diện của Quý vị Quận Đản Cán Chính, Quý vị Đại diện Tôn Giáo, các Đoàn thể, các Tổ chức Nghề nghiệp đoàn, hơn 300 Giáo chức thuộc các ngành Sư phạm, Kỹ thuật, Phổ thông Công Tư Trung Tiểu học trong tỉnh, đã nhóm họp tại Trung tâm Văn hóa Qui Nhơn, cử hành lễ tưởng niệm Cố Giáo chức Hồ Phè. Trong bầu không khí trang nghiêm và cảm phẫn, chúng tôi ngậm ngùi thương tiếc cố đồng nghiệp Hồ Phè đã tử nạn một cách đau thương oan uổng, chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến. Đồng thời, chúng tôi đồng tâm bày tỏ nỗi bất bình của tập thể Giáo chức tỉnh Bình Định :

Sinh mạng con người vô giá phải được bảo vệ và quý trọng không ai được quyền khinh thường, không có khoản tiền bồi thường nào có thể tương xứng được.



Dám tang nạn nhân

Ôn hòa nhưng quyết liệt, chúng tôi đòi hỏi các giới chức Hoa Kỳ chịu trách nhiệm tại Miền Nam Việt Nam phải khẩn cấp ban hành các biện pháp hữu hiệu để chặn đứng tức khắc các hành động dã man của 1 số quân nhân các cấp thuộc quyền đã xem thường sinh mạng người dân Việt Nam.

Chúng tôi ghê tởm và cực lực phản đối những hành động phi nhân của một số lính Mỹ vô kỷ luật đã bôi lố thanh danh nước Mỹ và làm tổn thương cho tinh thần nghị lực giữa các dân tộc.

Chúng tôi đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải cương quyết bảo vệ sinh mạng người dân Việt, phải cứng rắn dành quyền áp dụng luật pháp dân tộc, trừng trị xứng đáng những kẻ vô cớ sát nhau bằng cách :

— Chính quyền Việt Nam và Giới chức Hoa Kỳ phối hợp thiết lập ngay 1 Qui chế cho quân đội Đồng minh đồn trú tại Việt Nam.

— Bãi bỏ quyền đặc miễn tài phán cho những quân nhân ngoại quốc phạm pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

— Thiết lập Tòa án quân sự tại những địa phương mà thủ phạm đã gây ra tội lỗi.

Với tinh thần bất khuất của dân tộc, với quyền sống và danh dự của Quốc gia, toàn thể Giáo chức Tỉnh Bình Định lòn tiếng tố cáo trước dư luận Quốc nội và Quốc tế những hành vi tàn bạo của những quân nhân ngoại quốc vô kỷ luật đã gây ra oán hận, đã tạo nhiều cái chết thảm cho đồng bào VN mà cái chết của giáo viên Hồ Phê, một đồng nghiệp khả kính của chúng tôi là một vụ diễn binh trong muôn một.

Kính mong Quý vị lưu tâm giải

quyết thỏa đáng các vấn đề nêu trên.

Trân trọng kính chào Quý vị,
Làm tại Qui Nhơn, ngày 7-2-1971
Đại Diện Giáo Giới Tỉnh Bình Định

Chủ tịch
Tỉnh Hội Giáo giới Tỉnh Bình Định
LÊ VĂN BA

BẢN SAO KÍNH GỬI :

- Ông Tổng Thư ký LHQ
- Ông Chủ tịch Liên Hiệp Nghiệp Đoàn Giáo chức Thế giới
- Nhị vị Chủ tịch Lưỡng viện Quốc Hội
- Ông Chủ tịch Tối Cao Pháp viện
- Phó Thủ Tướng kiêm Tổng trưởng Giáo Dục
- Ông Chủ tịch Tỉnh Hội Giáo giới VN «Kinh thầm tường và kinh nhờ đồng can thiệp»
- Ông Chánh án Tòa Sơ thẩm B. Định.

— Ông Chủ tịch Hội Đồng Tỉnh B. Định

— Quý vị Chủ tịch, Hội Trưởng các Hiệp Hội và Đoàn thể.

KÍNH TƯỜNG

Đồng sao kính gởi

— Nhị vị Cố vấn Tỉnh Hội Giáo giới Bình Định.

— Ông Chủ tịch Ban Bảo trợ Tỉnh Hội GG/BĐ.

— Quý Cơ quan Thông tin và Ngôn luận Quốc nội và Quốc tế.

PHONG NGƯỚA
Ghế chốc, lò lòi, gối lối, đầu ăn lantoiđó
Không phải thoa phết sờ sài ngoài da mà hết
uống : **Giải phong Sát Độc Hồi**
ÔNG TIỀN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hồi các tiệm thuốc Hoa-Việt (có bán lẻ)
Nhà thuốc ÔNG TIỀN
Phú Lai - CHOLON - KNBYT số 3 - 9-5-63

«Kinh thầm tường và kinh nhờ hỗ trợ tinh thần».

— Các Quận Hội Giáo giới và toàn thể Giáo chức trong Tỉnh đề tường».

— Các Tỉnh Hội, Đô Thành Hội ban trong nước «Kinh tường và hỗ trợ».

Phủ nhận bức thư phỏ biến trên đài Truyền hình và Truyền thanh Qui Nhơn

Tại đây gia đình cố giáo viên Hồ Phê đã lèn máy vi âm phủ nhận bức thư cảm ơn không ngày tháng đã được phỏ biến lầu nhiều trên đài Truyền hình và Truyền thanh Qui Nhơn từ hôm 30-1-71.

Theo lời của gia đình cố giáo viên Hồ Phê thì đây chỉ một bức thư nguy tạo của người trực lợi mà thôi.

Vì nguyện vọng của gia đình nạn nhân không phải đòi hỏi vấn đề tiền bạc thành ra không có chuyện đã được bồi thường thỏa đáng. Nguyên vọng của gia đình nạn nhân cũng như của tập thể giáo giới và phụ huynh HS tại đây là sớm có một qui chế cho quân đội đồng minh đồn trú tại VN và sự hủy bỏ quyền đặc miễn tài phán của họ trên xứ sở ta.

Khi nào nguyên vọng này được giải quyết mới gọi là thỏa đáng được.

LÊ VĂN BẰNG



Nỗi tình đầy cho rừng Chí Linh

về các bạn khóa 1-70 CBUT

NGÀY KHAI KHÓA

Về đây hồn ngàn ngư nhìn
Cây giờ nhánh rũ tự nghìn tuổi xưa
Đời yên giấc ngủ ngày trưa
Tình ai nương cánh gió đưa vào đời?
Áp ôm trong nỗi nghẹn lời
Vai mang hành lý bước rời rạc chân
Thôi giờ chấp nhận căn phần
Đứa vinh nhục cũng một thân phận người

NHỮNG NGÀY Ở CHÍ LINH

Vuốt ve từng nụ cười tươi
Giữa trưa cát bỏng, chân lười biếng đi
Trong cơn mỏi mệt thăm thì
Ta nghe tuổi hạ xuân thì qua mầu
Nắng niu từng ánh mắt chào
Từng lời tâm sự đạt dào tình sâu
Cùng ngồi đêng nồng bên nhau
Cùng trao đổi những niềm đau nỗi mừng

NGÀY MÃN KHÓA

Rời mai cách trở muôn trùng
Bạn bè chia lối bốn vùng quê hương
Hẹn ngày kết nối tình thương
Bắc — Nam chung một con đường tương lai
Và đây giờ phút chia tay
Sao ta lưu luyến, người hoài đứng trông
Bước đi từng bước ngập ngừng
Mang trong lòng nỗi nhớ rừng Chí Linh.

VŨ THÝ LÂNG TƯỞNG

NGÙI NGÙI ĐỂ QUA

Hầm đĩ vang đưa bàn tay hứng mồi
Ôm nàng xuân đau thắt cả tim này
Ôi ngày tháng bụi thù bối lên mặt
Như sững sờ, như máu đồ trên tay

Voan khăn đó, xin choàng im tưởng nhớ
Và trầm hương, cứ đốt khói nên buồn
Tình cảnh ấy sao không buồn Huế hở?
Dân tộc mình qua mấy bận trầm luân?

DƯỠNG SINH TỪ HUẾ AN LÀNH

Huế này Huế, nay xa miền áp khổ
Đề em tôi từ Huế trở về yên
Sau năm học hết chương trình cán sự
Dưỡng sinh người và Huế hết oan khiên
Tôi sẽ đứng từ cuối miền nước Việt
Mở vòng tay chờ xuân thăm vào thăm
Tuổi hy vọng hồng lên ngày giáp Tết
Hoa huy hoàng, đã nở buổi đầu năm.

NỤ CƯỜI CỦA HUẾ

Ừ, Huế thăm, môi hồng xuân một nụ
Nàng Đông Ba tròn xoe mắt ướm tình
Xuân dừng lại, hay dần ra An Cựu
Ồ Huế cười, cho Huế mãi nên xinh?

THU QUẾ 1969

MƯA TRẦM LUÂN

Hạt trầm rơi nặng trong tôi
Đã nghe trùng lạnh giọt trời chưa qua
Chiều sương kín bước quan hà
Mưa hàng thập tự người xa xa người
Giọt đèn đinh đóng xuống đời
Những vong linh mới ngậm cười lang thang
Tóc sầu lướt nhẹn mưa dan
Mắt thao thức vọng hàng hàng mờ bia

LỜI XA CHO H.T.D.

Áo vàng phơi lạnh hoàng hôn
Chiều sương mù xuống giữa hồn tịch liêu
Mắt sầu đời nhạt theo chiều
Biết mai mối cùng tiêu điều bùa vây
Qua người hồn bỗng mưa bay
Chim xa núi cũ tình cây đứng sầu
Đưa người tôi trở về đâu
Bước quan san súng gối đầu tri âm
Lửa hồng ai nhóm vừa tàn
Cơn băng giá vội xuống trầm thiên thu
Rời thời phút chốc mít mù
Trong trầm luân đó mình ru tuổi mình...

NHẬT DÀN

Dilinh tháng 11-69

TRUNG CỘNG trong tình thế mới tại ĐÔNG DƯƠNG



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Sau khi quân đội Việt nam tiến vào hạ Lào, đột nhiên vai trò của Trung Cộng tại Đông Dương trở thành chủ chốt. Nói như vậy có nghĩa là vai trò của Nga bị lùi mờ tại đây. Từ trước tới nay, Bắc Việt vẫn đi hàng hai trong thế tương quan với hai nước dàn anh Nga Tàu, nhưng tình hình mới đã đẩy Bắc Việt vào thế phải đi vào quỹ đạo của Tàu, một cách không cưỡng nổi.

Suốt ba năm nay, Nga cố gắng chuyển Bắc Việt vào thế hòa nghị với Mỹ, với ba năm dài đó, cuộc hội nghị tại Ba Lê không hề có một bước tiến nào cụ thể cả. Có nghĩa là uy thế của Nga đối với Bắc Việt đã suy giảm rõ rệt. Thêm vào đó tình trạng nội bộ khối cộng sản Đông Âu càng ngày càng trở thành nguy hiểm.

Vì phải viện trợ quá nhiều cho Bắc Việt trong việc theo đuổi chiến tranh, nên mức viện trợ cho các chư hầu Đông Âu giảm đi, đến độ hiện nay tình trạng Balan bị lâm nguy các cuộc đánh cống của cộng nhân xảy ra liên miên làm cho các đảng cộng sản Đông Âu hết sức lúng túng.

Tình trạng đó kéo dài thêm nữa thì quả là một nguy biến không nhỏ cho Nga. Để cứu vãn tình thế ấy Nga phải rút sự viện trợ chiến tranh tại BV mới lắp nồi lỗ trống kinh tế tại Đông Âu. Nhưng trên thực tế thì Nga đã cố gắng rất nhiều mà cuộc chiến VN vẫn không thể kết thúc nỗi. Phải chăng Nga đang rơi vào cái bẫy của Mỹ, Tàu.

Thật vậy, cuộc chiến tranh VN khởi thủy là do Nga thúc đẩy BV phải cấp thời nâng lên hàng kỹ thuật chiến, để cho kỹ thuật của Nga lấn vượt ảnh hưởng của Tàu tại BV, đồng thời đưa Mỹ vào cuộc chiến trực diện với Tàu, mục đích là làm cho Tàu, Mỹ sa lầy trong chiến tranh Á Châu.

Trong nhất thời Tàu đã phải cố gắng tránh không đe cho cuộc chiến Tàu Mỹ nổ ra. Họ phải dùng đến biến cố là Cách mạng văn hóa để hạ bệ

cho bằng hết những lãnh tụ thân Nga tại Tàu, đồng thời chỉ giúp cầm chừng cho BV, không chịu trực tiếp đứng ra gánh vác cuộc chiến tranh VN như Nga mong muốn.

Mỹ từ lâu muốn di với Tàu nhưng còn ngại nhất là Nga, nên Mỹ buộc phải liên tay với Nga để tạo ra cuộc chiến Việt Nam, đồng thời áp dụng chính sách giới hạn chiến tranh tối mức tối đa tuy có khêu khích Trung cộng, nhưng không đe cho cuộc chiến Tàu Mỹ nổ ra.

Biết rõ thái độ đó của Tàu Mỹ, Nga thấy rằng nếu còn tiếp tục cuộc chiến tranh Việt Nam thì Nga thiệt hại nặng vì phải tiếp tế quá nhiều cho Bắc Việt mà mục tiêu dữ liệu không đạt được. Thế nên Nga gấp rút lôi Mỹ và Bắc Việt vào cuộc hội nghị Ba Lê để sớm kết thúc chiến tranh, trong khi ảnh hưởng của Nga còn mạnh tại Bắc Việt, mong cứu vãn nỗi phần nào ảnh hưởng tại đó sau khi chiến tranh chấm dứt.

Nhưng dù vậy, chịu đến bàn hội nghị theo sáng kiến của Nga, Bắc Việt vẫn không tài nào thoát khỏi sự thao túng của Tàu, nhất là khi Mỹ chính thức ngưng oanh kích Bắc Việt. Đồng thời Mỹ cũng chung một quan điểm là phải đá bật Nga ra khỏi Á Châu với Tàu, nên hội nghị Ba Lê không thành đạt được bắt cứ một kết quả nào như Nga mong muốn.

Tạo chiến tranh Nga đã thất bại, tạo chiến tranh Mỹ cũng đã thất bại, tạo chiến tranh Mỹ cũng đã theo sách lược Nga, tạo hội nghị Mỹ cũng chiêu theo Nga, như vậy trên mặt ngoại giao và giao hảo Nga-Mỹ, Mỹ hoàn toàn đã thủ tín với Nga. Vấn đề còn lại là Nga phải chủ động đổi với BV để giải quyết vấn đề mà thôi. Nhưng như đã thấy Nga không làm chủ nổi BV, vậy việc giải quyết chiến tranh ở giai đoạn chót Nga phải để cho Mỹ nói chuyện thẳng với TC.

Mặt khác Mỹ luôn luôn chứng tỏ với Nga cũng như thế giới rằng Mỹ đang bị đam đuối trong chiến

tranh VN. Dân chúng Mỹ rầm rộ phản đối chính sách chiến tranh của Mỹ tại VN, không những ở Mỹ mà cả thế giới đều nhắm vào Mỹ để tấn công. Mỹ không thể làm khác được là phải Việt hóa chiến tranh, đưa dần quân đội Mỹ ra khỏi VN.

Mỹ đã khai mào với Nga rằng phải có một hội nghị để giải quyết toàn bộ vấn đề ĐD, trong đó sẽ có một Tàu hết sức cần thiết. Tuy với đề nghị đó là mưu lợi cho Nga và TC cùng có ảnh hưởng tại Á Châu, mà vẫn không được phe Cộng đáp ứng. Qua nghị trên ta thấy vai trò chủ chốt của Nga tại Á Châu đã bị giảm đi một nửa. Cho đến nay, sau cuộc chiến quân lực hạ Lào của VN thì Nga hoàn toàn bị mất thế chủ động, vai trò chính tại đây đã sang tay Trung Cộng.

Mỹ và Trung Cộng trong tình thế mới

Việc Tàu - Mỹ phải trực diện để giải quyết toàn bộ vấn đề Đông Dương, dù giải quyết bằng chính trị hay quân sự hiện nay đã mặc nhiên Nga đành phải chấp nhận. Nga chỉ hy vọng rằng việc giải quyết đó bằng quân sự sẽ lợi cho Nga hơn là giải quyết bằng chính trị. Vì bằng quân sự thì Nga sẽ là nước đứng vùng ngoài để nhìn hai nước đối thủ của họ là Mỹ Tàu cùng sụp đổ. Bởi vậy, trong thế đó chúng ta có thể thấy chắc chắn rằng, dù tình hình Đông Dương có biền ngập tới mấy, cũng khó có thể đưa tới cuộc chiến tranh Mỹ Tàu được.

Khi Mỹ quyết định di vào thế giải quyết với Tàu tại Đông Dương, họ cũng đã rất khôn ngoan trao là bài Sihanouk vào tay Nga. Nhưng Nga cảm thấy mình bắt lực không thể nuôi dưỡng nổi cuộc chiến tranh Đông Dương nữa, họ đành phải trao Sihanouk qua tay Tàu.

Chúng ta còn nhớ khi Mỹ chưa tạo ra biến cố Căm bốt, Sihanouk từ Pháp qua Nga, đúng lúc ông hoàng này sắp từ giã Nga đi Tàu, thì cuộc đảo chính nổ ra tại Căm bốt. Nếu Nga thấy mình đủ sức nuôi dưỡng cuộc chiến tranh Đông Dương thì họ bám lấy Sihanouk mới phải.

Đang này họ đã Sihanouk sang Tàu, rồi từ Tàu Sihanouk cho ra đời một chính phủ làm binh phong cho những hành động quân sự của cộng sản tại Căm bốt.

Từ đó vấn đề Căm bốt đã liên quan trực tiếp với Trung cộng rồi. Đến nay Việt nam đem quân vào Lào, ngoài công việc gọi là chặn đứng con đường xâm nhập của Bắc Việt vào nam phần bắc đảo Đông Dương nó còn là một hành động là tiêu hủy hiệp định Genève 62 về Lào trong đó Nga giữ vai trò chính.

Chiến tranh Việt nam tràn qua Căm bốt vào Lào đã trực tiếp khêu khích Trung cộng. Tại Căm bốt Trung cộng đang cầm trong tay là bài Sihanouk. Tại Lào, vì Lào đang tiếp giáp với lãnh thổ Trung cộng và nằm bên hông Bắc Việt nên không lý gì Trung cộng còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa.

Trung cộng đang gia tăng tiếp tế cho Bắc Việt và Trung cộng đã đưa Sihanouk xuống miền Nam

Trung hoa để chuẩn bị thiết lập những đoàn quân cứu nguy Đông dương, đương nhiên đại quân là của Tàu.

Bắc Việt hiện nay không thể làm khác hơn là phải tự buộc mình vào với TC và phải đứng chung trong mặt trận CS Đông Dương do Tàu điều khiển. Cuộc chiến tranh Đông Dương càng kéo dài tư thế của Tàu tại BV càng gia tăng. Thế nhưng phe thân Nga, vì rằng chiến tranh đang ở sát nách BV, hơn nữa đã một lần Mỹ đã thực hiện một cuộc đỗ bộ chớp nhoáng xuống BV rồi, nếu tình hình nội bộ BV bị lộn sộn thì BV rất dễ bị Mỹ thanh toán cấp kỵ.

Bởi đấy cảnh thân Nga dù có bị phe thân Tàu lấn nhưng vẫn giữ được cán cân lực lượng còn khá lâu, cho tới khi, một là Trung Cộng trực tiếp mang quân vào BV để chống đỡ với mặt trận Đông Dương hai là Mỹ Tàu đạt được sự thỏa thuận ngầm nào đó về Đông Dương thì phe thân Nga tại BV mới thực sự sụp đổ.

Hiện nay hầu như Tàu chưa có khuynh hướng đem quân đội vào BV, mà chỉ tiếp tục viện trợ cho BV để buộc BV phải theo đuổi chính sách chiến tranh nhằm dập lâu dài của họ. Tàu sẽ nhờ ở viện trợ ấy để lấn ánh hưởng của Nga lần lần.

Với chủ trương đó, Tàu sẽ cố gắng nhằm vào việc làm cho Mỹ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi cuộc chiến tại Đông Dương. Nhưng Tàu đã đi chậm hơn Mỹ một bước. Mỹ đang thực hiện công cuộc Việt hóa chiến tranh Việt Nam và Đông Dương, dày Việt Nam cộng hòa lên thế đối đầu với Bắc Việt tại vùng này. Ở cả ba nước Việt Mèn Lào, hai lực lượng Nam Bắc Việt Nam sẽ sẵn sàng đóng vai trò chính tại đây để bắt đầu yểm trợ cho Bắc Việt.

Như vậy cuộc chiến ở đây sẽ còn kéo dài chưa biết tới bao giờ.

Tất cả đều biết nếu đúng vào thế yểm trợ không thối thì hiện nay cả thế giới không một nước nào có thể qua mặt được. Mỹ hết, bởi đó Trung cộng sẽ phải tiêu mòn không nhỏ nếu họ tiếp tục chủ trương nuôi dưỡng lâu dài cuộc chiến tranh Đông Dương, như Nga đã hứa hơi về cuộc chiến tranh Việt Nam hiện nay vậy.

Trước đây trong cuộc chiến Việt Nam chưa mở rộng, thật sự Bắc Việt có nhiều ưu thế hơn Việt Nam cộng hòa, vì rằng chiến tranh ngay trên lãnh thổ miền Nam. Nhưng tình thế hiện nay đã đổi chiều chiến tranh đã giảm tại Nam Việt, chiến tranh đã sang Căm bốt và tiến vào Ailao tức là tiến tới bờ biển Bắc Việt.

Tình trạng chính trị tại VN tuy có rối bời, thiếu lãnh đạo, xã hội thối nát tham nhũng, BV cũng không hơn gì. Phe thân Nga thân Tàu còn đó, BV cũng theo đường lối lãnh đạo duy nhất, và tình trạng kinh tế BV cũng không khả quan gì, vì họ

(Xem tiếp trang 48)

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

KINH TẾ

Nhật thắng trận

Xét về phương diện kinh tế, nước nào đã thắng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, tờ báo Mỹ Newsweek mới đây đã trả lời rằng nước Nhật là nước thắng trận.

Trong năm qua, hàng hóa của Nhật đã trùi vào Việt Nam đã mang về cho nước Nhật 800 triệu Mỹ kim. Con số này không giúp bạn hình dung được rõ ràng? Vậy bạn hãy nhớ lại rằng ngân sách quốc gia của chúng ta trong năm 1971 cũng chỉ suýt soát bằng con số đó mà thôi.

Năm 1965 người Việt Nam mới chỉ tung ra 37 triệu Mỹ kim để mua hàng Nhật. Đến năm 1969 số tiền này tăng lên gấp 6 lần và hàng hóa Nhật đã vào Việt Nam đã hút về cho Nhật 223 triệu Mỹ kim. Cũng trong năm 1969 này Nhật mua của Việt Nam một số hàng chỉ trị giá bằng 1,5 phần trăm số hàng VN mua của Nhật. Số hàng đó gồm có mủ cao su, sắt vụn, cát và cá trị giá 3,3 triệu Mỹ kim. Đến năm 1970 VN đã nâng số hàng xuất cảng sang Nhật lên 4,5 triệu và giảm số hàng nhập cảng xuống (128 triệu trong 11 tháng đầu năm 70) Nhưng tỷ số giữa số Mỹ kim từ VN chạy sang Nhật với số Mỹ kim chạy về vẫn là 28 trên 1.

Tám trăm triệu Mỹ kim hàng Nhật đang được tiêu thụ ở VN gồm những món gì?

Bạn chỉ cần đi dạo 1 vòng ở khu đường Tự Do, Nguyễn Huệ là bạn thấy ngay. Mười bảy triệu dân miền Nam VN đang sử dụng 1 triệu chiếc xe gắn máy Nhật hiệu Honda, Suzuki và Yamaha. Trong các tiệm thầu băng đang ca hát oai xòm, các con đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi bạn thấy toàn máy Akai, Teac của Nhật. Trên hè đường chợ trời là máy hình, transistor và cassette của Nhật. Hiện nay có nửa triệu máy vô tuyến

truyền hình Nhật rải rác trong các gia đình Việt Nam. Ba triệu máy radiotransistor người Việt Nam đang lắng nghe, từ người nông dân ở miền Tây cho đến các anh lính chiến hành quân trong rừng núi cao nguyên, cũng của Nhật. Người ta khám phá ra cả binh sĩ Việt Cộng cũng dùng radio hiệu Soni Nhật để nghe đài Hà Nội. Và quả bà qui cô người Việt thi may áo dài bằng hàng Nhật đủ màu. Các hiệu vải như Teijin Tetoron quảng cáo đầy trong các rạp chớp bóng, các bia báo sặc sỡ.

Nhiều viên chức Mỹ lấy làm sốt ruột lầm. Một nhân vật Mỹ kêu lên rằng: « Chúng ta bỏ ra 100 tỷ Mỹ Kim trong 9 năm trời tại đây, để bảo vệ cho dân Việt Nam được an ninh mà đóng vai khách hàng cho Nhật! Mỹ thiết lập các xa lộ để cho Nhật bán xe, Mỹ lập các đài phát hình vô tuyến để cho Nhật bán máy Tivi. Mỹ chuyên đóng vai trò dọn cỗ sẵn cho Nhật ăn! Trong khi đó thì dân Nhật biểu tình chống Mỹ can thiệp ở Việt Nam! »

Một người Nhật là ông Tetsuya Senga, giám đốc Keidanren (Liên hiệp Kinh tế Nhật Bản) cũng than phiền họ nước Việt Nam rằng: Thật là bất hạnh cho một nước kém mờ mang như Việt Nam có bao nhiêu ngoại tệ để mua hàng tiêu thụ hết!

Trong thời gian từ 1964 đến 70 Nhật Bản chỉ viện trợ cho Việt Nam 9,7 triệu Mỹ Kim về được phẩm và trang bị y tế. Năm ngoái khi thủ tướng Trần thiện Khiêm sang thăm hội chợ OSAKA, ông đã yêu cầu Nhật cho vay 30 triệu Mỹ kim viện trợ kinh tế.

Đã đến lúc người Nhật biết rằng dân Việt Nam không đợi đóng vai con mòng cho Nhật thủ lợi trên cuộc chiến của người Việt nữa. Về phía Nhật họ cũng biết muốn kiếm ăn thêm phải nghĩ đến chuyện có đi có lại.

Hiện đang có một dự án xây

cắt một khu bệnh xá chữa được 700 giường bệnh trong nhà thương Chợ Rẫy, phí khoản 10 triệu Mỹ kim do các công ty Nhật trợ cấp. Một hãng Nhật, Sumitomo Shoji cũng mời trung thầu xây cắt một nhà máy điện chạy bằng diesel ở Chợ Quán trị giá 4,8 triệu Mỹ kim do Nhật cho vay. Cây cầu Mỹ Thuận mà chính phủ Việt Nam mượn từ hơn 10 năm nay, bây giờ đại công ty Mitsubishi đang nhắm đầu thầu thực hiện với phí khoản 25 triệu Mỹ kim.

Về phía VN, bộ Kinh tế mới đưa ra một nguyên tắc là sẽ chỉ cho nhập cảng hàng hóa của các hãng Nhật nếu họ chịu bỏ tiền vào đầu tư ở VN để phát triển kỹ nghệ này. Tất nhiên các hãng Nhật cũng cảm thấy có lợi nếu họ đặt nhà máy ráp xe ở VN, một mặt thì nhiều công nhân VN có việc làm, một mặt thì nhân công rẻ hơn và bán xe dễ hơn!

HẢI LƯU

NHẠC

Tình Hồng Cho Em

Nếu chương trình Hoàng Thị Thơ số 14 chỉ gồm toàn những màn vũ và những vở kịch tea vô duyên như 13 lần trước thì chẳng ai muốn bàn đến làm gì. Thế nhưng ở lần thứ 14 chương trình này có cái mới lạ là màn giới thiệu tập mười bài ca « Tình Hồng Cho Em. »

Mở đầu, Phương H Quế với cái miệng rộng trịnh trọng giới thiệu 1 loạt sáng tác mới của Hoàng Thị Thơ... « Từ Tình Hồng Cho Em số một cho tới Tình Hồng Cho Em số mười », rồi trước mỗi bài hát lại có phần phi lộ do chính tác giả tả cái tình yêu thật chu đáo. Thính giả tưởng sẽ được nghe được những điệu nhạc đặc đáo, vì là của một người từng biên soạn cuốn sách dạy sáng tác. Nhưng khi các ca sĩ lần lượt trình bày những bài đó thính giả đã

nhiều vì phải nghe những lời ca dở khết lặp đi lặp lại những giai điệu nhạt nhẽo và chẳng có gì rung cảm.

Bà thính giả khỏi tắt Tivi hay qua đài Mỹ, mỗi bản đêm trình bày trong chương trình Hoàng Thị Thơ thứ 14 đều có phần phụ diễn! Bà Phương Hồng Quế gào « Rồi ngày, rồi một ngày phải đến... là yêu nhau », các vũ công nam nữ đứng cả chục ra mà ôm nhau hôn nhau, rồi các cô mặc váy ngắn được mặc dù xưa cũ hay gần đây. Qui vị làm trưởng các ban nhạc, các ca sĩ ở đài phát thanh Saigon và Truyền hình VN nếu cứ đòn thuế hát mướn mãi mấy bài thuộc loại « Cho tôi được... một lần », thì nên nhớ rằng sẽ có ngày các máy bị đập bể và nhà nước lại phải cho nhập cảng thêm!

HUỲNH TRANG TỈNH

SÁCH

Thuật Trị Nước Tại Liên Xô

Tác giả : MERLE FAINSOD

Dịch giả : Đặng Tâm

Tên cuốn sách của Merle Fainsod được hiểu là « Nước Nga được cai trị thế nào » (How Russia is ruled) Dịch giả đã đặt một cái tên Việt Nam để hiểu hơn, nhưng có lẽ không hoàn toàn phù hợp với ý muốn của tác giả. Chữ « Thuật trị nước » cho chúng ta một ý nghĩa thiên về tài khéo, thủ đoạn của một cá nhân nắm quyền cai trị, và chữ « Trị Nước » vốn có nghĩa tốt, như mang lại an lạc và thịnh vượng cho quốc gia.

Vì vậy cái tên « Thuật trị nước » khiến người đọc nghĩ rằng cuốn sách có khảo hường « kỹ thuật » nhằm mang lại cho người đọc các hiểu biết về kỹ thuật cai trị, hay nghệ thuật cai trị. Thực ra cuốn sách của Merle Fainsod đã có khảo hường khoa học. Trong đó ông đã dùng phương pháp phân tích chính trị học và xã hội học để gỡ mối cho ta thấy guồng máy cai trị ở Nga sau khi được điều động như thế nào, đâu là tác động của những cá nhân, những tổ chức, những cơ chế tập trung quyền lực để cai trị

nước Nga. Khảo hường khoa học này làm tăng giá trị của cuốn sách viết về một đề tài rất cũ, đã nhiều người khai thác và khai thác với chiều hướng tuyên truyền nhiều hơn là phân tích khoa học.

Tìm hiểu về quyền lực vốn là 1 đề tài lý thú cho những người học khoa chính trị. Tìm hiểu xem quyền lực đã được phân phối như thế nào, được sử dụng như thế nào, tập trung vào những địa vị và cơ chế nào, tác động hỗ trợ giữa các trung tâm quyền lực ra sao và ảnh hưởng của tất cả guồng máy đó trong việc cai trị một nước, đó là một đề tài rất hay nhưng cũng rất khó khai thác.

Nhất là ở trường hợp Nga Sô.

Khi nói đến quyền lực ở Nga Sô người ta chỉ nói tới Đảng Cộng sản, nắm trọn quyền lực. Người ta lại chỉ chú ý đến một vài nhân vật chớp bu của đảng, như Staline, Krushchev vv.

Nhưng phân tách ra, tác giả Merle Fainsod gỡ mối giúp chúng ta dễ tìm thấy sự tác động ảnh hưởng lẫn nhau giữa bộ máy thư lại đảng với bộ máy thư lại nhà nước, ảnh hưởng của giới cán bộ chính trị kèn cựa với giới chuyên viên các nhà độc tài như Staline đã sử dụng quyền lực trong đảng, lòng tin tưởng và trung thành với đảng như thế nào để củng cố quyền lực cá nhân của mình, khi Krushchev bị chủ tịch đoàn đả kích thì ông đã vận động đến Trung Ương đảng bộ để phản công ra sao.

Phần thứ nhất của cuốn sách trình bày lịch sử việc cai trị chính quyền của nhóm Bôn Sô Vich. Trong 150 trang tác giả tóm tắt rất gọn gàng và đầy đủ quá trình thành hình của nhóm Bôn Sô Vich trong khung cảnh nước Nga từ đầu thế kỷ 20 và chiến lược, chiến thuật của Lénine để tiến tới chính quyền. Chính các quan niệm căn bản của Lénine trình bày trong phần này đã hướng dẫn đảng CS trong việc thống trị nước Nga phân tách trong các chương trình.

Phần thứ 2 phân tách vai trò của Đảng trong nền cai trị ở Nga. Trước hết với khảo hường lịch sử,

tác giả trình bày diễn biến của tổ chức và vai trò của Đảng từ đời Staline đến thời sau Krushchev. Sau đó tác giả giải phẫu tổ chức Đảng và tìm hiểu sự điều động của guồng máy thống trị đó.

Phản thứ ba trình bày các bộ phận khác trong guồng máy cai trị là Quân đội, Hành chính, Công an, Mật vụ. Mỗi bộ phận đã được đảng kiểm soát như thế nào và thay đổi quan niệm lề lối kiểm soát ra sao qua các triều đại. Tất nhiên việc phân tích kỹ lưỡng cho ta thấy không phải chỉ có ảnh hưởng một chiều từ Đảng xuống các bộ máy công cụ, nhưng có cả ảnh hưởng ngược chiều.

Phản thứ tư mô tả sự điều động của guồng máy thống trị của đảng trong các vấn đề lớn của Nga Sô. Đó là các vấn đề quản trị kỹ nghệ, phát triển nông nghiệp và vấn đề thay đổi cơ cấu chính trị của nước Nga qua các triều đại sau Staline.

Cuối cùng có chương phụ lục viết về những vấn đề của điện Cẩm Linh hiện nay như: Cải cách hệ thống quản trị kinh tế, chống Staline hay phục hồi cương vị Staline, vai trò tương quan giữa Đảng và giới quản trị gồm các chuyên viên và thư lại nhà nước. Chương cuối cùng do Sidney I Ploso viết vào giữa năm 1970.

Bản dịch của Đặng Tâm do chính tác giả xuất bản cống hiến cho chúng ta một tác phẩm mới mẻ về một vấn đề cũ. Chính khảo hướng mới mẻ và cách trình bày gọn gàng, sáng sủa và đầy đủ khiến cuốn sách trở nên hữu ích cho những sinh viên học về chính trị, và hữu ích cho tất cả mọi người quan tâm đến đời sống chính trị quốc gia và quốc tế. Trong thời buổi này, công trình dịch thuật và ấn hành của Đặng Tâm thật đáng hoan nghênh.

(VIIIB)

Chiến Trường Tội Tệ Tác giả: Ngô Đình Vận NXB: Chiêu Dương

Những tiểu thuyết viết về chiến tranh gần đây thường pha trộn những hình ảnh mặt trận với hình ảnh các phòng trà nhà khiêu vũ và phòng ngủ. Tác giả Ngô Đình Vận mới đầu cũng cho ta cảm tưởng

ông không ra ngoài thông lệ ấy, nhưng khi đọc qua nửa cuốn sách thì Ngô Đình Vận chứng tỏ đã cố vượt khỏi con đường mòn.

Tác giả vốn là quân nhân làm nghề phóng viên về chiến sự nên những hình ảnh về « chiến trường tồi tệ » mà ông mô tả trong tiểu thuyết không phải là những hình ảnh hoàn toàn tưởng tượng. Nhưng xúc động mãnh liệt và mô tả sống động về hình ảnh chiến trường thì tiểu thuyết của Ngô Đình Vận chưa đạt được tầm mức của những ký sự của nhà văn chiến binh Phan nhật Nam.

Ngô Đình Vận cố gắng mô tả tình trạng chiến tranh trên đất nước ta qua quãng đời của 1 nhân vật : Phồ, từ lúc làm lính cho đến lúc đi học, ra làm sĩ quan. Anh Phồ « đi lính quốc gia » nhưng cả gia đình anh ta lại sống vùng xôi đậu ngày Quốc gia, đêm VC. « Có lần Phồ về thăm má, nửa đêm bị du kích lừa đi đào đường. Anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác lo sợ khi băng qua vườn trâu, chạy thoát họng vi lính đồn bắn đuổi. Suốt đêm thức, sáng dậy Phồ lại được gọi ra phụ với anh em lính đồn phả mìn, dập lò. Cái công tác cứ cưa nhặt nhắng ấy vốn là chuyện thường ngày đối với gia đình » (trang 36).

Những cảnh sống của người dân trong vùng xôi đậu được mô tả qua

tin

nhảy,

một cô ca sĩ phòng trà v.v.

Cuốn tiểu thuyết của Ngô Đình Vận đã không đạt tới tầm mức so với các tác giả trước đây, nhưng ghi lại dấu vết của một thời đại, cảm nghĩ của người trẻ, cuộc đời bị chia xé, phân tán như trong trạng quê hương của họ.

(VƯƠNG HỮU BỘT)

SINH VIEN

Sinh viên Việt ở ngoại quốc

Sinh viên ở Âu châu

« Du học sinh VN ở Pháp, dù rất đông, nhưng lại thiếu nhất trí và đoàn kết, ra đường gặp nhau là để chửi chửi nhau ». LM Đức Minh, nguyên là Tuyên úy của SV Công giáo tại Bắc Mỹ và Âu châu đã cho biết như trên khi tiếp xúc với PV Đời.

Theo LM Đức Minh, người đã du học và hoạt động trong giới SV ở ngoại quốc đã 10 năm nay, thi tổng số du học sinh Việt ở Paris có lẽ 10 ngàn người. Họ khác nhau về kiến chính trị, mỗi nhóm thiên về 1 phe, hoặc lủng lơ đứng giữa, nên thiếu đoàn kết. Một số các lãnh tụ tinh thần như cha Nguyễn Minh Thủ TT Nhật Hạnh có nhiều hoạt động tích cực nên cũng ảnh hưởng trên nhiều người.

LM Đức Minh cho biết cha Thủ là một hối dư luận ở Saigon đã cho là CS, thực ra không thiên Công chi cả. Ông sống ở Pháp đã lâu, chịu ảnh hưởng của Pháp nên ghét Mỹ, và bi quan về miền Nam VN.

Khi nói về các SV Việt ở những nước Thụy Sĩ, Bỉ, cha Đức Minh cho biết, họ rất gần gũi nhau, sinh hoạt đoàn kết chứ không như ở Pháp.

Sinh viên trên đất Mỹ

Riêng về các SV Việt ở Hoa Kỳ ngày nay có tới 1500 người, không kể các quân nhân tu nghiệp. Các SV quân nhân hiện đang ở HK còn hơn một ngàn người, sang năm hình như con số sẽ lên khoảng gần 3000.

Các SV thuần túy gồm đa số là nữ, vì các thanh niên phải thi hành nghĩa vụ quân dịch, ít người được đi. Đa số họ học cử nhân

(Bachelor) và ngành khoa học kỹ thuật bằng đồng hơn ngành khoa học nhân văn (35). Cha Đức Minh

nhưng bay một năm đầu làm quen với Anh ngữ, họ thường học rất giỏi, nhất là môn toán đã có chứng nhận bằng người được ghi vào hạng nhất trên toàn quốc HK. Các sinh viên Công giáo VN thành lập từ năm 1949, tổ chức mỗi năm hai kỳ hội họp: một mùa Hè và một trong mùa Giáng sinh. Phương tiện liên lạc của hội là tờ báo Chuồng Việt. Ngoài ra ở Mỹ còn có hội Việt Kiều ở Hoa thị xã Đốn, số hội viên khoảng 500 người — và các nhóm SV lẻ tẻ tại từng tiểu bang, như New England, California v.v...

cố cho các nhà dòng khi rảnh rỗi. « Cát cát tuy mệt nhưng được lao động tay chân sau những giờ mệt óc, giữa khung cảnh thiên nhiên như vậy, thực sự cũng thoải mái lắm ».

Ngoài việc học và kiếm tiền, các SV Việt Nam còn tham dự các sinh hoạt của những tổ chức Việt kiều ở hải ngoại nữa. Riêng tại HK, hội Sinh viên Công giáo VN thành lập từ năm 1949, tổ chức mỗi năm hai kỳ hội họp: một mùa Hè và một trong mùa Giáng sinh. Phương tiện liên lạc của hội là tờ báo Chuồng Việt. Ngoài ra ở Mỹ còn có hội Việt Kiều ở Hoa thị xã Đốn, số hội viên khoảng 500 người — và các nhóm SV lẻ tẻ tại từng tiểu bang, như New England, California v.v...

SV Y khoa đòi nội trú

« Bác sĩ ra trường đều thiếu kinh nghiệm, kém khả năng... Mảnh bằng bác sĩ khi đặt lên đĩa cân bên này thì đĩa cân bên kia cũng đã hơn hai, ba xác chết... » Hỏi: ai dám nói thế? Thưa: chính các SV Y khoa Saigon đã dữ dội tố cáo các bác sĩ đòi anh trong những buổi hội thảo chống chế độ thi tuyển nội trú.

Cuộc tranh đấu phát khởi vào ngày 12-2-71: SV Y khoa Saigon đã bắt khóa kỳ thi tuyển Nội trú và kéo nhau qua giảng đường để hội thảo nhưng các bác sĩ giáo sư đã ra lệnh khóa cửa, thế là hội thảo biến thành « họp báo đúng » tại hành lang.

Từ trước tới nay, khi học tới năm thứ 5 các SV Y Khoa muốn « nội trú » trong bệnh viện phải qua một kỳ khảo hạch gắt gao. Chỉ ai xuất sắc mới trúng tuyển, và được hưởng quy chế riêng cho SV nội trú. Họ ăn, ở ngay tại bệnh viện nhiệm sở, nên có cơ hội thực tập việc chuẩn bệnh, định bệnh và mọi việc cần tới khả năng y khoa của họ.

SV đã tố cáo chương trình học lỗi thời, các thầy dạy rất ư là cồ hủ và nói rằng « không thể sửa đổi các thầy được » nên phải đấu tranh mạnh. Họ cho rằng chế độ nội trú bệnh viện hiện nay còn được duy trì tại Y khoa Saigon làm bác sĩ VN càng ngày tồi, vì lý do là trong 200 sinh viên y khoa năm thứ 5 thì chỉ có 20 sinh viên được trúng tuyển kỳ thi nội trú tại bệnh viện. Cảnhcha Minh cũng đã từng cát

viện ăn lương chính phủ để luôn luôn thực tập với các bác sĩ tại bệnh viện.

Trong lúc đó các sinh viên còn lại là không trúng tuyển, nên làm sinh viên ngoại trú nhiều khi phải đứng nhìn các sinh viên Nội trú săn sóc bệnh nhân hoặc « lang thang ngoài hành lang bệnh viện và biến mất... » Cho nên học làm thầy thuốc mà không biết chữa bệnh nên rờ vò ai thì kẻ ấy « vui vẻ » giã từ mặt trời.

Chính vì lẽ đó nên sinh viên y khoa Saigon không chấp nhận chế độ nội trú thi tuyển hiện nay và đòi hỏi thiết lập chế độ nội trú bắt buộc (Interne obligatoire).

Đến ngày hôm sau đê tiếp tục (khai tử) chế độ nội trú bắt công, sinh viên y khoa lại tổ chức cuộc hội thảo khác. Gia giảng đường lại đông kín. Thế là sinh viên rủ nhau vào câu lạc bộ vừa ăn hội thảo tranh đấu. Một « Ủy ban vận động cải tổ giáo dục y khoa » được thành lập với tuyển cáo 6 điểm. Ngoài việc đòi cải tổ, đòi nội trú bắt buộc, đòi thiết lập lại lớp APM (Dự bị y khoa) đã hủy bỏ, sinh viên còn tranh đấu quyền « bách đảng » là được cử đại diện ngồi họp chung với các thầy trong buổi họp của Hội đồng Khoa.

SV tranh đấu àm ý vài ngày rồi yên lặng xã hội và nghiên cứu kế hoạch mới. Nhưng dân chúng VN thi chúc phải lên ruột vì những lời tố cáo của các SV.

THỂ THAO

VN thể ngõ của Nhật

Làng banh nhựa quốc tế vừa có hai biến cố quan trọng. Đó là Nhật bản thất bại trong việc loại trừ Trung hoa Quốc gia ra khỏi Tổng cuộc Bóng Bàn Á châu để thâu nhận TC thế vào chỗ đó, và việc đại diện VNCH được bầu vào chức vị cao quý nhất của Tổng cuộc này.

Ai cũng biết từ nhiều năm qua Nhật Bản đã làm mưa làm gió trong các cuộc tranh tài bóng bàn ở Á Châu và cả trên thế giới nữa. Gần đây quốc gia duy nhất xứng đáng

(Xem tiếp trang 49)

Câu chuyện tận thâu

Các kế hoạch gia của bộ Tài chánh nước ta rất to lóng trước vấn đề trọng đại: Tận thâu các sắc thuế.

Ông Tổng trưởng Tài chánh vốn là một thi sĩ, những lúc ta ta vẫn thường vừa đi vừa ngâm nga câu thơ thuế vụ của một thi sĩ tiền chiến rằng:

« Thuế rất nhiều thâu chẳng được bao nhiêu ».

Câu thơ khẩu khai đó đã diễn tả mối lo của tất cả những nhà tài chánh quan tâm đến nền văn chương thuế vụ.

Chính vì vậy các kế hoạch gia tài chánh của chúng ta đã phát động một chiến dịch Tận Thâu Thuế Vũ.

Khốn nỗi cái có giới quân nhân và công chức vốn yêu nước thương nòi mới đóng thuế một cách chăm chỉ hết mình. Còn giới thương gia, nhất là các đại thương gia ở Chợ Lớn thường luôn luôn khai báo với sở thuế rằng họ làm ăn lỗ lả cả.

Các tỷ phú đại thương gia ở Chợ Lớn tháng nào cũng bị lỗ. Ông thi lỗ mấy đồng, ông thi lỗ vài các, ông nào may mắn được thần tài ủng hộ mới hy vọng có thể khai huề vốn. Vậy mà họ vẫn tiếp tục kinh doanh, tất cả chỉ vì nhiệt tâm phục vụ nền kinh tế quốc gia. Nhưng thâu thuế của những người làm ăn lỗ lả là một điều trái với tinh chí nền luân lý thuế vụ nên các nhân viên sở thuế đành bó tay.

Vì vậy nên phát động chiến dịch Tận Thâu Thuế Vũ.

Mở đầu chiến dịch các nhà kế hoạch đã đưa ra 5 triệu mẫu giấy tên là Kiểm Kê Thuế Vũ với mục đích giúp dân chúng biết cách khai báo tài sản và lợi tức. Tất cả các dữ kiện được khai báo đầy đủ sẽ giúp nhà nước làm kế hoạch rõ ràng. Ai có tài sản như thế nào, kiểm mỗi tháng được bao nhiêu, các dữ kiện đó đem vào máy tính điện tử thuộc « Trung Tâm điện biến dữ kiện ». Máy chạy soanh soạng một lúc là ta biết ngay ai phải đóng thuế bao nhiêu và nhà nước sẽ thâu được bao nhiêu thuế.

Đó là một kế hoạch vĩ đại.

Và lại tận thâu

Năm triệu bản kiểm kê thuế vụ được gửi đến tận nhà cho 5 triệu gia đình người VN.

Các nhân viên thuế vụ được gởi tới tận nơi để giải thích cách kê khai cho gia chủ.

Nhưng 2 tháng qua, 5 tháng qua, rồi 7 tháng qua, vẫn không thấy các bản kiểm kê thuế vụ được kê khai và nộp cho sở thuế.

Các kế hoạch gia bộ tài chánh vô cùng bối rối trước tình trạng trì trệ đó.

Vấn đề được đặt ra trên thảm xanh. Mọi chuyên viên tài ba được tham khảo ý kiến. Ngân hàng quốc tế cũng phái một chuyên viên tới quan sát. Quỹ tiền tệ quốc tế thấy tầm quan trọng của vấn đề bèn cử một phái đoàn tới để theo dõi.

Sau nhiều ngày mật nghị của các chuyên viên,

ÔNG ĐẠO CẤY



và trong vòng 6 tháng trời, sau khi làm lễ xuất quân long trọng ở Sở Thủ, các nhân viên vẫn chưa trở về.

Đứng trước tình cảnh đó, các kế hoạch gia hiện nay đang soạn thảo tiếp 1 kế hoạch vĩ đại nhằm « Tận thâu các nhân viên thuế vụ ». Hiện kế hoạch này đang được tiến hành. Có tin gì thêm chúng tôi sẽ loan báo tiếp. Các thi sĩ muốn tham dự cuộc thi đạt về « Tận thâu nhân viên thuế vụ » yêu cầu liên lạc với thi sĩ Tú Kếu, chủ tịch ủy ban tổ chức giải thưởng văn học nghệ thuật Tận Thâu (viết tắt là GTVHNTTT).

Nhân vật lớn

Tuần này bồn báo lấy chủ đề là « Nhân vật lớn của năm 71 ».

Việc lựa chọn các nhân vật lớn của năm 71 là 1 công tác khó khăn. Không kém gì công tác tận thâu thuế vụ.

Riêng ông Đạo Cây đã có ý bầu cho Quasimodo làm nhân vật lớn của năm nay.

Quasimodo là cái anh chàng bụi đời từng được mô tả trong số báo Đời 65. Quasimodo sống cầu bờ cầu bất ở các đại lộ chính giữa thành phố Sài Gòn. Hắn không có một nghề nghiệp nào nhất định, kể cả nghề ăn mày và nghề ăn trộm, điều chắc chắn là hắn không nhận được một bản kiểm kê thuế vụ nào vì không chỗ ở nhất định. Quasimodo lại giao du thân mật với nhiều nhân vật lớn như ông Phan Văn Phùng, ông Đỗ Ngọc Yến (được suy tôn làm quốc vương Léo), nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly (được suy tôn là công chúa Léo). Về phương diện « báo đài » thì chàng Quasimodo này chiếm kỷ lục, hắn không thèm làm ăn chiết riêng vẫn được đài nuối nang đầy đủ. Nhận vật hoa của « Báo Đài » mà không phải một tay « báo đài » như Quasimodo thì thật phi lý.

Nhân vật lớn thứ hai sau Quasimodo được ông Đạo Cây bỏ phiếu bầu là kỹ sư Trần Văn Khởi. Ông Khởi đang giữ một chức vụ nhỏ trong bộ Kinh tế, ô phòng đầu tư. Nhưng ông có triển vọng trở nên nhân vật lớn năm 1971 là vì hiện ông đang trông coi Ủy ban Quốc gia về dầu hỏa.

Với chức vụ này, từ đây đến cuối năm 71 ông Khởi sẽ cũng trở nên nhân vật lớn. Có hàng thousand công ty quốc tế đang đồ xô đến tìm dầu hỏa ở Việt Nam. Và chắc chắn theo sáu Trạng Trình thì họ sẽ kiếm được những mỏ dầu hỏa lớn nhất thế giới trên thềm lục địa Việt Nam. Khi nào người ta đã biết chắc việc khai thác dầu hỏa ở Việt Nam nhất định sẽ có lợi thì cái chức vụ mà kỹ sư Trần Văn Khởi đang giữ sẽ cao giá lắm. Hiện hay nó chưa là cái giá mốc gì nhưng đến cuối năm 1971 sẽ có hàng trăm người ngấp nghé chức vụ đó. Khi đó chắc chắn sẽ có nhiều vụ cạnh tranh gay gắt, nhiều vụ đút lót tài tình, có cả các vụ hành toán bằng súng để tranh nhau cái ghế Chủ tịch Ủy ban Quốc gia dầu hỏa. Ông Đạo Cây biết trước KS Trần Văn Khởi sẽ thành nhân vật lớn

năm 1971 nên rất lo lắng cho địa vị của ông ta. Hiện nay ông ta còn rất trong sạch, và ngày thơ, chưa biết ăn hối lộ là cái chi và e rằng tương lai cũng không thể khép được, thế nào cũng có nhiều tay phông mất cái chức vụ đó. Vì vậy ông Đạo Cây gọi các vị nào hăng háing sẵn sàng tiền lại, ông Đạo Cây sẽ bí mật dùng số tiền đó để bảo vệ chức vụ cho nhân vật lớn Trần Văn Khởi, không cần cho đương sự biết. Đây là một cuộc đầu tư kiếm lời bạc tỷ mà lại không phải khai báo thuế vụ chi hết. Xin đồng bào chờ bỏ qua.

Lại nhân vật lớn

Bữa nay ông Đạo Cây đọc chuyện Kim Các Tự của Mishima nên lây bệnh của nhân vật chính, mắc cái bệnh cà lăm.

Nói chuyện Tận Thâu Tận Thâu xong lại phải nói nhân vật lớn nhân vật lớn.

Theo ý kiến của nhiều độc giả gởi thơ riêng cho ông Đạo Cây thì các nhân vật lớn nhất năm 1971 phải là Chư Bát Giới và Cát Chó. Vì năm nay làm năm con heo.

Trong báo Đời số xuân quý vị đã đọc tiểu sử, cuộc đời ái tình và sự nghiệp của Đại đức Thích Ngộ Năng. Đó là pháp danh của Chư Bát Giới.

Sau khi đọc xong tiểu sử của Đại đức nhiều thiện nam tín nữ đã đồng thanh suy cử người làm nhân vật lớn của năm con heo.

Còn Cát Chó là nhân vật tiêu thụyết nổi tiếng mấy năm trước đây, những năm nay hy vọng sẽ nổi bật vì năm Heo là năm hợp của tuổi cát. Xét về kích thước thì chắc chắn là cát chó xứng đáng được bầu làm nhân vật lớn.

Vậy cũng xin loan báo kết quả đề đồng bào xa gần được biết.

NHẮN TIN :

Ông Đạo Cây xin vị độc giả mới gởi cho bài cát trong báo cũ xuất hiện để chiêm ngưỡng dung nhan. Cảm ơn quá xá.



Giới thiệu

Chúng tôi vừa nhận được cuốn :

Thuật trị nước tại Liên Sô

của Merle Fainsod

do Đăng Tâm dịch sang tiếng Việt

Xin các ơn dịch giả và trân trọng giới thiệu với bạn đọc 1 cuốn sách có giá trị cao về mặt tư tưởng cũng như về dịch thuật.

ĐỜI

30 NĂM NỮA... ĐỜI SỐNG SẼ RA SAO ?



Người và thế giới loài người năm 2.000

«Con người ta trong tương lai sẽ sinh hoạt ra sao, bộ mặt xã hội lúc bấy giờ sẽ như thế nào?»

Khoảng 10 năm nay, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều cơ sở đã được thành lập chỉ để nhằm mục đích giải đáp câu hỏi trên. Bây giờ thì những tên Rank Corporation, Hudson Institute hoặc Kahn Jouvel Fourasie còn nghe xa lạ nhưng rồi đây sẽ thay thế cho những ONU, Cap Kennedy hay De Gaulle, Kroutchev...

Nhân loại hiện đang đứng trước thực trạng dễ sợ sau đây: quyết định một vấn đề gì—kinh tế chính trị hay quân sự cũng khó quá, càng ngày càng khó thêm! Việc quyết định đã phải tùy thuộc quá, nhiều yếu tố mỗi ngày mỗi này sanh thêm mà tần quan trọng ảnh hưởng tới lại cứ rộng thêm mãi liên hệ đến khối người càng ngày càng đông đảo. Vậy mà lại phải quyết định một cách hỏa tốc vì chậm trễ một chút là lỗi thời,

lạc hậu rồi. Còn ai dám quyết định cái gì nữa?

Cụ thể là vụ thiết tri phi trường Roissy en France: để án nghiêm cự ca 10 năm nay, thực hiện xong cũng còn phải 10 năm nữa. Nhưng xong rồi để làm gì kia? Lúc bấy giờ phi cơ nào chẳng lên thẳng.. còn dùng làm gì những phi đạo dài dằng dặc ấy nữa? Bao nhiêu cơ sở phi trường vứt đi hết vì lỗi thời quá rồi.

Nghĩa là thế giới của chúng ta thay đổi cấp kỳ càng ngày càng mau. «Ngày mai chẳng phải là ngày hôm nay chả nhỉ? kéo dài ra như ta hằng tưởng? Nữ. Và chẳng «đầy bất trắc», không biết dằng nào mà lần. Trại lại, nhờ khoa học, có thể tính toán trước được hết, biết hết... qua một bộ môn nghiên cứu tạm gọi là Vị Lai Học (futurologie).

Gọi Vị Lai Học là một «khoa học» coi bộ không ổn. Nói đến «khoa học» là phải có «một cái

gì thực nghiệm» kia! Mà tiền liệu nhưng cái gì sắp xảy ra thì làm sao mà thực nghiệm được? Herman Kahn quan niệm Vị Lai Học như một nghệ thuật, hiểu theo nghĩa cờ điền. Một nghệ thuật nhằm lùi hiện, hiện thực hóa những cái gì con người mong mỏi trong tương lai.

Tuy nhiên, không thể «lấy hiện tại mà suy đoán tương lai», nghĩa là căn cứ trên những sự kiện của hôm nay mà suy diễn những cái gì sắp tới nay mai. Đâu có giàn «toán học» như vậy được!

Một thí dụ: nếu căn cứ theo dữ liệu tổng của nhân loại ngày nay mà suy lượng dân số địa cầu năm 2000 thì sai bét. Sẽ đi tới con số vô lý 358 tỷ lận! Tuy nhiên nhiều sự kiện (1) cho thấy chính cái dữ liệu này sẽ xuống đột khởi từ khoảng 1990 (tại sao lại 1990? Vì phải đợi khoảng 20 năm thì những công trình đang tiến hành (chẳng hạn như hàn chép sảnh sân

nhà) cho thấy kết quả toàn diện (2). Do sự xuống dốc đột ngột dân số địa cầu năm 2000 sẽ chỉ vào khoảng giữa 6 tỷ và 8 tỷ mà thôi!

Vị Lai-Học sẽ cho ta thấy bộ mặt thế giới ngày mai nhờ căn cứ trên những sự kiện khoa học và kỹ thuật.. nhưng những dự đoán ra còn phải tùy thuộc vào sự kiện, đúng là «cái nọ dựa vào kia», nói nôm na như vậy! Chẳng hạn, đến năm nào mới có một bộ phận bằng plastic để lắp cho con người? Chuyên viên Vị Lai Học của hãng Rank cho hay: «sẽ muộn cỡ 7 năm. Nhưng điều trên còn phải tùy thuộc kỹ thuật giải phẫu và kỹ nghệ chế tạo plastic. Mà cả hai thứ sau lại ràng buộc với sự tiến triển của y học và hóa học. Và chính sự tiến bộ của hai ngành lại thuộc vào được tài trợ nhiều hay ít cho công trình khảo cứu.. cũng như tình trạng xã hội của.. tùy từng nước!»

Năm 2000 chúng ta sẽ phải sống khổn nạn như thế nào?

Đúng trông chờ Vị Lai Học hứa toàn thị những phát minh vĩ đại, gồm của con người. Đúng, nhờ công trình suy đoán, lý do của các nhà Vị Lai Học, chúng sẽ có hình ảnh một thế giới của ngày mai, tình trạng thật sự của tay tờ xung khắc, gây chiến tranh toàn hoàn cầu. Nói gì năm 2000 là một thế giới mà loài người mong đạt tới, hạnh phúc là chắc chắn, dù nhiều nhà dự tri đã ra dọa chúng ta nhiều hình ảnh đam và đói khi còn phát rết được!

Phải «bi quan» quan niệm thế giới bi quan đó năm 2000 thì chúng ta còn mong sống làm chi? Chết sướng hơn! Tuy nhiên, đó chỉ là dự đoán của trưởng phái bi quan mà thôi: họ có khuynh hướng dọa loài người bằng thảm cảnh hãi hùng của một NGÀY TẬN THẾ lúc nào cũng lơ lửng trên đầu nhân loại.

Một thử «ngày tận thế» do loài người săn hại nhau bằng cả bom khinh khí, nguyên tử» thì đúng sách của các tay tờ truyền giáo quá xá rồi còn gì! Ngày tận thế đã gần kề... các con phải

- Sẽ không còn 3 khối: Cộng sản, Tư bản, Trung lập... mà chia làm 6 cấp kỹ nghệ, kinh tế ● Ít nhất một phần ba chúng ta sẽ còn sống để chiêm nghiệm dự đoán của Herman Kahn ● Đúng hay không đúng sẽ xét sau.. nhưng đừng quên TT Kennedy từng gửi tới hậu thư Cuba cho Cút-Xếp sau, khi «hỏi ý kiến» các bộ máy điện tử!
- Năm 2.000 ta sẽ giàu bằng Mỹ, mạnh như Nga nhưng lúc bấy giờ họ đã tiến quá xa, tiến tới mức ta KHÔNG BAO GIỜ bắt kịp!

trùng ở ngay hang ổ của chúng là Nam cực và Bắc cực. Mà thuốc sát trùng thì quá nhiều ngoài DDT còn biết bao nhiêu chất engyme khác!

Năm 2000 con người ta mà xum xít tụ tập cả vào đê thị khiến phát sinh tình trạng con người sinh sống lúc nhúc như loài ong, loài kiến... có kiểm soát nổi! Lại nữa, năm 2000 bao nhiêu quyền lợi kinh tế kỹ nghệ toàn thế giới cũng tập trung lại, nằm trong tay khoảng 60 tổ hợp tài phiệt có quyền uy vạn năng mà đại đa số toàn là Mỹ! Nghĩa là họ nắm cả vận mạng loài người trong khi chúng ta lúc nào cũng ở trong tình trạng «rét run» vì dùng một phát trong một cái chớp mắt, bị tiêu diệt tập thể, đồng loạt và rất là đau đớn.. chỉ vì các tay tờ xung khắc, gây chiến tranh toàn hoàn cầu. Nói gì năm 2000 là một thế giới mà loài người mong đạt tới, hạnh phúc là chắc chắn, dù nhiều nhà dự tri đã ra dọa chúng ta nhiều hình ảnh đam và đói khi còn phát rết được!

Nếu phải sống trong cái thế giới bi quan đó năm 2000 thì chúng ta còn mong sống làm chi? Chết sướng hơn! Tuy nhiên, đó chỉ là dự đoán của trưởng phái bi quan mà thôi: họ có khuynh hướng dọa loài người bằng thảm cảnh hãi hùng của một NGÀY TẬN THẾ lúc nào cũng lơ lửng trên đầu nhân loại.

Một thử «ngày tận thế» do loài người săn hại nhau bằng cả bom khinh khí, nguyên tử» thì đúng sách của các tay tờ truyền

ăn ngay ở lành.. đăng mai này phán xét được sống vinh hiển đời đời trên nước thiêa đặng».

Tuy nhiên, lý thuyết bi quan, tàn thế quả tình là.. lạc hậu, lỗi thời quá xá rồi. Tôi gì tin lời mấy ông cố ông Sư? Tốt hơn hãy thử vẫn kế các computer xem các «ông bạn», các cố vấn điện tử này dạy bảo ra sao! Đừng cười vội. Nếu các bộ óc máy này không giải đáp xác đáng, hữu lý.. thì hồi sinh thời Cố Tổng Thống Kennedy đã chẳng phải «hỏi ý kiến» mấy ông cố vấn điện tử hàng Rank trước khi chính thức gửi tới hậu thư cho Cút Xếp: «nếu mấy ông không rút mau «đồ nghề» ở Cuba về, trước mắt chúng tôi chứng kiến thì chúng tôi buộc phải tiêu diệt mấy ông túc khắc».

Còn một nhân vật «nặng ký» nữa không tin ở những ngày tận thế. «Nhân loại đâu có mặt vận như vậy» Đó là một nhà Vị Lai Học, người Mỹ, đứng và hạng thủ lãnh của môn phái học mới này sau khi tờ sứ sáng lập ra FUTUROLOGIE, FUTURISME hoặc PROSPECTIVE là «giáo chủ» người Pháp Gaston Berger bắt hạnh từ trần năm 1962. Một kiều mâu bác học, tên Herman Kahn, 48 tuổi, đong kiêm giám đốc cơ sở nghiên cứu vị lai Hudson, một trung tâm khảo cứu thí nghiệm không lồ ở Croton, sát đô thị New York.

Năm 2000, theo nhà vị lai học Mỹ Herman Kahn

Herman Kahn không tin loài người sẽ tự tuyệt diệt. Với cả núi chứng liệu, cả núi sự kiện yểm trợ chất đồng trong hệ thống «compu-

ter, công trình sưu khảo tập thể của nhiều viện đại học, phòng thí nghiệm của nước Mỹ mà ông được quyền nhận nút xử dụng... Kahn cho rằng loài người sẽ có tới ngoài 1 chục giải pháp nằm giữa thế CÓ TÈ (probable) và CÓ THỂ (possible) để giải quyết bất cứ một mâu thuẫn nào hoặc đang mạnh nha, hoặc sẽ xảy ra năm 2030. Mỗi giải pháp này, đúng hơn phải gọi là NƯỚC (như nước cờ trong vây !) là một SCÉNARIO... mà rất có thể chúng ta sẽ có vài «Scénario» xử dụng đến năng lực nguyên tử, nhưng chỉ diễn ra trong phạm vi cục bộ mà thôi (2). Do đó, đừng sợ loà người sẽ mất giỗng trong một ngày tận thế !

Phải nhìn nhận Kahn thuộc loại lý thuyết gia «điều đầu vì những điều ông ta viết ra thường bị coi là không tưởng, chẳng ai hiểu ra làm sao cả. (Thắc mắc lớn của Kahn là không hiểu ròi đây con người ta làm sao mà tổng hợp và chỉ ngay nỗi chính những nỗi phát minh của mình. Theo ông, những phát minh của loài người sẽ mỗi ngày mỗi nhiều vì già tăng vùn vụt theo cấp số nhân trong khi chính bộ óc của chúng ta lại rất là lẹt đẹt và chậm tiến !)

Nhưng đừng quên điểm này : những tính toán của Kahn có vẻ «điều đầu» thật, nhưng ngoài chức vụ giám đốc viện Hudson, ông ta còn là một nhà vật lý học, toán học cù khỏi, có vấn đạc lực bậc nhất cho cả tòa Bạch ốc lẫn Ngũ giác đài, tác giả một công trình khảo cứu công phu về chiến tranh nguyên tử ?

Dưới đây là những nét lớn mà Kahn đã vạch ra trong cuốn sách khảo cứu «cực kỳ công phu, với sự đóng góp của cả một bộ máy khoa học vĩ đại mà chỉ có Mỹ mới có». (Tuy nhiên, cũng phải để sẵn một sự xê xích về thời gian khoảng 5 hoặc 10 năm)

Kahn tiên đoán là năm 1973 những bộ máy dịch ô tô mà tích sẽ ra đời (... và những anh dịch giả lém nhém sẽ thất nghiệp hết !) Năm 1975, vấn đề tiên liệu thời tiết sẽ «suya» vò cùng, khỏi cần dự đoán nữa ! Năm 1980 sẽ có cả một khơ tin để tổng hợp đủ các thứ tin tức mà muốn xử dụng chỉ cần nhận nút một phát.

Năm 1982 sẽ có một tiến bộ vĩ đại về y khoa : các cơ quan chủ yếu như tim, thận sẽ làm bằng plastic hết và ghép vào cơ thể cùng với một số cơ quan «diện tử» khác. Năm 1983 sẽ có những loại thuốc có khả năng thay đổi được cả tâm tính con người. Qua năm 1986 con người sẽ hoàn toàn kiểm soát được năng lực nguyên tử và không khí, khỏi còn lo phóng xạ bày khiến vừa xử dụng vừa lo ngay ngày như bây giờ.

Năm 1990 phát hiện một thành công kinh khủng, đoạt cả quyền tạo hóa là ; trong phòng thí nghiệm các nhà bác học có thể «để» ra 1 số sinh vật có sự cấu tạo sơ khai. Trong khi đó, tất cả các hầm mỏ dưới đại dương sẽ được khai thác hết và con người còn có khả năng thay đổi được cả thời tiết, ít nhất cũng trong một vùng giới hạn nào đó.

Năm 1995 ghi nhận 1 bước tiến bộ vô địch trong địa hạt y khoa : con người ta khỏi sợ mac những chứng bệnh do «vi trùng» hoặc «vi khuẩn» gây ra vì các nhà bác học tìm ra loại thuốc chủng và tính cách miễn diện hoàn toàn đối với các chứng bệnh trên. Năm sau nghĩa là đúng năm 2000, y học còn tiến xa hơn bước nữa là kiểm soát được yếu tố di truyền. nhờ «sira chữa» được các cơ quan chủ yếu của sự truyền giống.

(1) Một trong những sự kiện BỐT NGƯỜI ấy hiển nhiên là kế hoạch nổ dề !

(2) Phương pháp căn bản mà Kahn xử dụng để «dựng trước một thế giới vị lai» là phương pháp Delphi, một công trình sáng tác của Rank Corporation, vẫn tắt là sự dúc kết và tái dúc kết (rồi dúc kết nữa cho đến lúc thuần thành) của 2 ELEMENTS : một là óc tưởng tượng, phản đoán cơ trí của con người (đi nhiên phải là bác học !), một là sự nhận định, so sánh và quyết định tinh vi, chính xác của computer. Một vấn đề đặt ra thì trước hết 30 ông chuyên viên hãy bù đầu giải đáp, lý luận cái dã. Kết quả được tổng hợp lại thành một đáp số chung để nhét vào computer : máy sẽ cần nhắc lý luận của từng ông, so sánh chi tiết và thêm và nhận định của may... để dúc kết lại, cho ra một đáp số kiều mẫu.

Ba mươi ông trên mỗi ông lại môt xé quyết định của máy rồi lại tổng hợp thành đáp số chung để nhét vào computer «hồi ý kiến» nữa. Cứ dúc kết như vậy cho đến khi có một giải pháp mà cả máy lẫn người đều công nhận là TILT, nghĩa là giải pháp lý tưởng của vấn đề.

(TIẾP THEO DÒI SỐ 69)

Như đã nói, cái tình cảm lãng mạn, trót sững khi bước qua ngưỡng cửa của thế kỷ XX đã bị lịm tắt dần để nhường chỗ cho XÁC THỊT mới được khám phá và rõ rệt nhất là sau thời gian nữa sau của thế kỷ này. Những tờ thư tim ngập ngừng trong sóng mắt», những cái e ấp, bàng khóc nhìn mây, ngắm nước là những cái mắt thi giờ và làm cảm. Người ta quan niệm yêu đương bằng con mắt thao láo, sắc sảo và đầu óc rất tinh túc chứ không như kiên,

— Người ấy thường hay vuốt tóc

Tôi dài những lúc thấy tôi vui,

— Gặp nhau đêm ấy rời ly biệt
Hoa lại trôi theo trận gió ngàn,

Vượt qua cả những vuốt ve mơn trớn, thiêu hạ yêu nhau theo lối xáp lá cà, thâm hiền thân xác nhau. Và chính người đàn bà cũng thèm khát được người khác giống xử đối với mình như vậy. Những cái gì êm dịu, nhẹ nhàng, nương tay không còn hợp thời. Người ta muốn 1 cảm giác mạnh, tê dại, xoa xoa. Nói cho nó rõ, tình cảm khẩn dạng, chỉ có cảm giác và xung động (impulsion) ngự trị. Người ta làm ái tình như 1 cái thú và không đạt thành vấn đề. Xong rồi thôi, không phải mất công suy nghĩ nhiều. Như nhu cầu ăn, đi bơi, đà banh, đeo phô. Đúng như vậy.

Trong công trình khám phá ra cái xác thịt, người đàn bà đã đóng góp 1 phần rất tích cực. Françoise Sagan, nữ văn sĩ Pháp nổi tiếng hiện nay, trong Un certain sourire đã có 1 nhận xét rất tạo bạo khi viết : « Bertrand là người tình đầu tiên của tôi. Trên người chàng tôi đã nhận ra cái mùi thơm của thân xác tôi. Luôn luôn nhớ ở thân xác những người khác mà mình mới khám phá được cái thân xác mình, khám phá cái chiều dài, cái mùi vị, trước thì còn nghi ngờ nhưng rồi sau lại biết ơn. »

Không chịu kém, trong hàng tiền đạo những người viết tiểu thuyết phái nữ của miền Nam hiện nay có bà (?) đã giảng bài 1 câu : « Em lên nhé ! Ba chữ thần thánh này đã gợi cho ta hình ảnh 2 xác thịt lần vào nhau mè mãi », đồng

Giải thưởng Văn Chương của Tòng Thống và...

NHỮNG HỒ XUÂN HƯƠNG CỦA MIỀN NAM HÔM NAY

TÔ ĐỘNG TỐ



bởi cũng bày tỏ cái quan niệm đòi bình đẳng (binh đẳng theo lý thuyết đây và cái thủ tim cảm giác là của người đàn bà thời bấy giờ.

Sự khám phá ra cái «xác thịt» cũng như những tuyên ngôn về sự vung dậy của cái giống trước con mắt Âu Mỹ đã có từ lâu rồi. Và những cái đó cũng sắp tiến tới thời kỳ già nua. Bên Thụy Điển, nam nữ làm ái tình tập thể và thanh thiên hạnh nhất ngay ngoài bãi biển. Con gái con trai Mỹ cởi trần truồng tòng ngõng nhảy múa ôm tôi ở giữa đại lộ Wall Street của thủ đô Hoa thịnh Bồn.

Tôi tới bên em quỳ xuống
nguyên cầu
Em đẹp vô vận như hạt trân
chau.
Ai yêu mến mà không hề nói quá

Người đàn bà nào mà không ưa khen nịnh, nhưng theo khinh hường chung muốn vùi bỏ cái ước lệ, khuôn sáo để tự tìm kiếm cho cho mình 1 cái gì mới lạ, đột ngột. Trước đây, Lê tràng Kiều trong bài tira cuốn tiểu thuyết ngoại tình của Vũ Trọng Can xuất bản vào 5-1939 đã viết những câu nói về tâm tình người đàn bà làm người đàn bà sững sốt. Như : «Mặc dầu cái ái tình của người đàn bà đối với đàn ông nồng nàn đến đâu, áu yếm đến đâu, say xưa và thắm thiết đến đâu, hẽ đến ngày kẻ đàn ông chết, để linh hồn đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Chúa, cái thấy ma của nó chưa ra khỏi cửa vợ của nó đã nghĩ ngay tức thì đến việc lấy

Những câu như vậy đã làm lâp lợp đọc giả cách 30 năm trước đây. Bây giờ tục soát trong các tác phẩm của phái nữ ta thấy có lâm lý tưởng ngô ngáo hơn nhiều. phần đông các nhà văn phái nam dùng chủ thể «cái tôi» để đóng vai

dàn bà trong các tác phẩm của họ Nay, các nhà văn phái nữ giành lại quyền này. Thế mới phải, dàn bà mồ xé giải bầy tâm trạng của đàn bà, còn gì đúng hơn. Trong nhiều tác phẩm của Trung Dương đây đó lại thấy cái tôi là đàn ông. Cũng hay.

Xưa đàn ông được coi như 1 người khôn dàn bà phải cùi đầu khuất phục, bây giờ lại thành ra «một cái trò chơi hay hay ngô ngô». Người đàn bà đã nhận xét về cái khuôn mặt của đàn ông. Như bộ râu, « chẳng thà để cho râu mọc hoang thành chùm dài như râu cổ đại chứ cát tia nhỏ nhén như lông mày đàn bà trông khiêu dâm và phi đạo đức lắm» (Túy Hồng, Vết thương dậy thi, Kim Anh, Saigon 1967 tr 164). Và trong tập truyện Thủ Dài (cùng năm và nhà xuất bản) nhà văn phái nữ này cũng có những ý nghĩ rất tinh quái, hóm hỉnh về bộ râu : « Ngón chân thứ hai của tôi trồi lên cao dài hơn ngón cái nữa lồng và bỏ xa ba ngón đàn em. Mẹ tôi cùi cùi vào sự so le đó mà kết luận tôi có tướng ăn hiếp chồng... Tôi không tin rằng 1 ngón chân đàn bà lại có thể thay đổi sửa sang cách mọc của hàm râu chồng. Râu chồng không dinh chỉ đến vợ cả — Anh mọc râu trước khi anh lấy em» (tr. 136,137). Có người lại đề ý tôi cái tai : « Lụp chụp tôi vớ phải ông chồng sứt hết cái tai phải. Đề tự an ủi, tôi nghĩ : «cùi tre đẽ náu, chồng xấu đẽ sai... Tuy chồng tôi sứt tai nhưng bù lại ảnh có nụ cười tươi và đôi mắt sáng...» (Thụy Vũ, Mèo đêm, Kim Chi xb, Saigon, 1967, tr 147, 148). Có người lại bị cái trán quyền mít hòn ; «Vàng trán mènh mông của ông Tế, đà quyến rũ Phượng... Điều đặc biệt là mỗi lần đón nụ hôn của ông. Phượng không chú ý đến cánh tay, đến môi, đến lưỡi, mà chỉ chú ý đến vàng trán. Sự hưng thú của Phượng hình như không ở nơi thê xác người đàn ông, cũng không có thê xác minh mà gởi len vàng trán đó. Vàng trán mènh mông của ông Tế là nơi tri tuệ Phượng bay nhảy, tưởnng tượng phiêu lưu...» (Nhã Ca, Phượng Hoàng, Tạp chí Thứ Tư xb, Saigon 1969, tr 9, 14).

Đây đó trong nhiều tác phẩm của phần đông các nhà văn phái

nữ hiện nay thấy thích mô tả cái tài trí chồng : «Thầy bói đoán tôi có số trị chồng. Chồng tôi hiện làm công chức cho ty thanh niên trong tỉnh. Từ ngày lấy chồng, tôi không đi dệt nữa, ở nhà để đày đọa chồng cho sướng thân... Tôi bắt đầu thực hiện cái đường lối trị chồng ngay đêm tàn hôn. Bà ngoại tôi thường nói : «Muốn cho chồng phục tùng thì lúc bước vào phòng hoa chúc, nàng dâu phải đẹp lèn bóng của chồng ở ngạch cửa». Tôi chòn trong bụng câu này để giật dây cương. Có lẽ mẹ ảnh đã thuộc lòng mấy pho sách đặc nhà tâm từ mang thai ảnh nên ảnh chiều tất cả họ hàng xa gần của nhà vợ, và nhất là biết lập trang thờ cúng vợ như thờ cúng bà thánh mẫu. Mỗi khi đi làm về, ảnh vo quần tới gói vỏ bếp dọn cơm, xách nước, giặt giũ, rửa chén, quét nhà. Tôi chêm chệ nằm trên võng coi kiem hiện vì ý mình bụng mang dạ chửa. Phải



coi anh hùng hiệp nữ để sau này để con oanh oanh liệt liệt... Đêm đến sợ ma, tôi đành nằm phía trong giàn vách. Chồng tôi cũng sợ không dám ra cầu tiêu vì sợ kẻ tự sát bất chợt hiện lên với nét mặt tím xanh. Tôi xách cái bô vào đê dưới gầm giường. Cái bô nhòm cứ chừng mươi phút lại kêu tốn tốn. Tôi nằm trong nêu phải vác bụng bô ngang minh chồng đê bài tiết suốt đêm. Vài ba lần chồng tôi chẳng nói gì. Riết rồi anh đỗ quạo. (Thụy Vũ, sách đã dẫn, tr 147-149) Và còn nhiều nữa, nhiều nữa.

Thần tượng về người đàn ông đã bị phá vỡ. Ngay cả về tôn giáo cũng vậy. Hình như người ta nhìn ra cái tư tưởng của Đốt-lô-xki

trong đoạn văn : « Gã hỏi tiếp ông có mấy con. Tôi xoe bàn tay ra rồi xỏ thêm 2 ngón nữa. Gã (trung sĩ Mỹ) bảo người VN thường đóng con tại sao không tim cách kiêng cữ. Tôi cười bảo : Đức Giáo Hoàng cấm mà. Gã hỏi tôi : Bộ ông có đạo. Tôi đáp : Không, nhưng vợ tôi có đạo, vợ tôi vâng lời Đức giáo hoàng nên tôi phải vâng lời theo. Gã bảo : Đức giáo Hoàng kỳ cục ich kỹ vì ông ta có phải nuôi ai đâu. Tôi đưa : Anh mà nói thế những người ngoan đạo như vợ tôi sẽ không ngần ngại vặn cõi anh ra đằng sau. Gã cười lớn hiểu rằng tôi đùa..» (Trung Dương, Cơn Hồng Thủy và Bóng Hoa Quỳ, Trinh bày xb, Saigon, 1969, tr 71-72). Và ở 1 đoạn khác trong câu chuyện giữa người cha có ngoại tình và vừa đi xa về nói với con khi xe đang đi dọc đường : «Con thấy phản ứng của mẹ ra sao ? — Mẹ khóc. Rồi mẹ bảo nếu không vì phép đạo cẩn lý dí, mẹ đã xin ly dị rồi. Có lần mẹ báo con chờ mẹ đến gặp Cha Xứ mẹ nói chuyện thật lâu với Cha. Sau đó, mẹ có vẻ bình tĩnh hơn. Mẹ bảo mẹ sẽ làm ra vẻ như đã không có gì xảy ra với điều kiện khi về nước bà phải thôi người ta và bằng lòng đến gặp Cha xin lỗi tôi (...) Tôi bỗng bật cười. Con người ngạo mạn trong tôi bỗng chõm dậy tôi nghe như hán đang cười ngọt nghéo trong tôi (...) Ba nhận mình là một kẻ phàm bội. Ba sẽ nhận lỗi với mẹ con vì chính mẹ con đã chịu nhiều thiệt thòi nhưng ba không dấu là ba sẽ không quên Bitch (người tình), và đó là điều khiến ba không muốn nhận một sự giải tội của ai hết» (Trung Dương, Sách vừa dẫn, tr 83,84)

Và tác giả Mèo Đêm đã nói về 1 chủ tiêu, 1 kẻ tu hành loại tay mơ, băng giòng đầy cợt nhả : «Tôi thử thê ngồi quan sát chủ. Chủ liếc nhanh về phía tôi nhưng chậm quá rồi luồng nhồn quang tia đang vây khôn từ phía, hốt hoảng chủ cố làm ra vẻ lãnh đạm rồi cúi mặt vào quyền kính. Dưới ánh đèn vàng ủa, đôi mắt chủ lầm lì. Đây là mẫu người vừa hùng vừa đàinh. Vào chùa chủ có vẻ lạc lối với cảnh vật. Nếu mình gặp chủ ở bãi biển?... Tôi mê chủ tiêu, tại vì người ta là trái cẩm, mà trái cẩm nào chẳng ngon, huống chi tôi

là đàn bà yếu đuối và tò mò gấp trăm ngẫu lầu bà Eva. Nhưng tôi phải dừng lại vì miếng ngon là miếng dữ miếng cừ là miếng lành. Tôi bám vào đùi Hương (người bạn gái) giục nó về. Tôi tự hứa sẽ không vào chùa để khỏi chạm các gương mặt gợi tình như thế nữa. Phải để chủ tu hành cho đặc quả và biết đâu khi chủ được tuyển chọn vào cõi Niết bàn, chủ sẽ đưa tay níu tôi theo để đền ơn tôi đã tha chủ sa vào rừng già thép của dục tình. Tôi nghĩ đến chủ tiêu chùa Lang Phước, nghe đâu chủ đã xuất thế làm thợ nguội và don về ở Hàng Xanh. Bước ra xã hội bon chen, chủ đầy vẻ quê mùa, chẳng còn nhóm lèn 1 chút rạo rực nào trong trái tim cắn cõi và trên da thịt tôi, chủ chỉ thu hút tôi ở bộ áo cà sa, ở trong khói hương của tin ngưỡng. Tôi chợt chua chát. Món gì tôi chưa nếm được, món đó ngon lành (trang 157 — 159)

Về chuyện làm ái tình hoặc những hành động dã delsing chuyện đó mỗi nữ văn hào của miền Nam chúng ta lại mô tả bằng những but pháp khác nhau nhưng đầy tính vi bay bướm. Túy Hồng trong Vết thương dậy thì có những câu : «Anh ôm ghì tôi, cắn má, bóp tay, thoa nần ở chiếc đùi và vuốt bụng... nhột như kiến bò vào trong áo quần. Tôi cảm thấy có một cơn sốt đế chịu nhưng tôi vẫn rút gọn người vùng đập. Trời ! anh muốn xé tôi ra, đâm tôi xuồng, ngồi lèn tôi. Tôi co cùi chỏ đâm vào sườn anh, cắn vai anh vật lộn với anh. Tôi có cảm tưởng mình là cục bột dẻo rất to anh đang vọc tay, nhưng ngón tay muốn lăn vào, bang nhồi... lăn lóc. Vật vã Quần quại. Tôi để cho anh hành hạ và tôi cụt kit anh, xô anh ngã. Anh chồm tới cắn cổ tôi, nghiên rặng béo tôi, hai gọng tay kẽm cứng thân tôi. Anh hành hạ tôi nhiều sao tôi không thấy đau thê cợc ?» (tr.19) «Đàn ông ai cũng nhai ai, tôi chỉ ghé lại tạm thời, tình yêu của tôi như phát triển. Tôi phoc băng băng từ những vòng tay đàn ông rất vô vị. Tôi lão mài, lão mài qua họ và thấy không có cái mâu nào móc

mình lẩn (tr.55) và đặc biệt ở tập truyện Vòng Tay Anh, nữ văn sĩ miền sông Hương núi Ngự này đã chỉ vẽ cho bọn đàn ông một kinh nghiệm quý báu để mà tránh : «Thảo đưa mặt ra phía khác. Tôi rụt đầu chậm thuốc hút. Thảo quay vui đầu lại, vung mạnh tay chụp điếu thuốc trên môi tôi — Vứt thuốc đi. Anh lợm em rồi phải không ? Anh xin em để quâ... Với vợ anh không bao giờ anh hút thuốc cả... Với vợ người đàn ông không iráng miệng bằng thuốc lá... với tình nhân hay với gái cho thuê người đàn ông mới có cùi chỉ cầu kỳ...» (tr 22).

Tôi muốn dẫn chứng nhiều đoạn lý thú nữa, muốn ghi tóm cái tính cách nói toạc móng heo bất chấp dư luận nào những chuyện mất trinh, chửa hoang, khoái làm nhàn tình hơn làm vợ, những tâm trạng hối hoảng cuống quít của những cô gái già trong những tác phẩm của các nhà văn phái nữ, để bám sát đề tài «Những Hồ xuân Hương của miền Nam hôm nay» nhưng khổ giấy có hạn. Đánh chư.



HỘI QUÁN NGHÊ SĨ

58, Phạm hồng Thái SAIGON

- Nhạc chủ đề ● Nhạc xưa
- Nhạc trẻ ● Nhạc yêu cầu
- Tăng cường nhiều ca sĩ nổi tiếng
- Nhiều tiết mục lạ.

Giá nước vừa túi tiền mọi người : 350đ.



truyện dài CUNG TÍCH BIỂN

LUÔNG CAI VÀNG

Khi những lá cài xanh non nhô nhất thoát khỏi mặt đất, chào ánh sáng buổi mai, Bà Cửu Bồng tưởngh nghĩ tới những bêng cài vàng, lòng ngon ngọt với tiết trời, với tiếng động mới mẻ nhẹ nhàng của mùa Xuân. Con tôi sẽ về? Bà vẫn thường nghĩ như thế. Và mong đợi.

Biết đâu, một sáng rào đó, hay một chiều trời xập tối, ngoài rặng tre làng mệt gã thanh niên lại xuất hiện. Anh ta có thể tới ta, đau khổ, nhưng anh đã về. Dưới mái nhà êm ấm Bà sẽ gặp lại con trai của Bà.

Bao nhiêu hòn dồi xưa sẽ tắt. Nước đục trời đi, mang theo cặn bã một thời qua chán cẫu, vụn vụn tan trong lòng biển, «con tôi sẽ về». Một thời thế chênh vênh đã qua, giờ này lịch sử được phân định. Nhiều người nghĩ ngờ dưới khuôn mặt thanh bình giả tạo này là con trai lộng quái ác nguy hiểm của âm mưu đồi bến. Tôi không tin thế. Dù tai trời ách nước có thực, sẽ xảy tới, với tôi, tôi chỉ chờ giờ phút này và sống với hết giờ phút này. Con tôi sẽ về. Tôi mong ngóng và tin cậy một mầu nhiệm nào đó thay đổi trái tim hắn, quay ngược hướng đi của hắn, bắt buộc hắn phải nghe theo tiếng gọi của mẹ.

Bà Cửu Bồng hàng đêm nghĩ thế. Luông cài xanh vẫn xanh, mỗi ngày mặt trời làm màu xanh kia đậm hơn. Đôi khi bà hối hận, thấy những hòn

dồi nghi ngờ xưa kia chỉ là một nhầm lẫn tan tác lớn, làm buổi chia ly tháp tùng ảo ạt theo, cướp mất tâm của bà một đứa con.

Giờ này, trên đoạn đường đất đỏ Bình Định, Cả Bồng đã hát những bài hát mới, ngày ngày anh sửa lại chiếc Ba lô, học tập những phong tục tập quán của đất Bắc, đê không bao lâu sau anh sẽ tới đó, sống hòa mình với họ.

Hà nội. Đó không còn là một tiếng vong. Nó sẽ là một chân trời mới đối với anh. Nào biết đâu âm khí đã mịt mù, Nào biết đâu giờ hội ngộ chính là giờ ly biệt: Phút ban đầu chính là cái cáo chung mènh mông thăm thẳm. Nhưng anh cùng tập thể đã nhất quyết ra đi. Vĩnh viễn đoạn tuyệt tiếng hát một thời. Đầu óc anh đã trang bị những mai phục mới, tim lay chuyển với những tình cảm mới, miệng môi đã thổi bay theo một mớ ngôn từ mới.

Tàu của Nga sô vĩ đại bao giờ sẽ tới? Hàng chiều, ven biển Bình Định, đi trên đồi cát Cả Bồng chỉ thấy sóng nhấp nhô bất tận bờ bồng. Gió heo hút từ ngoài xa khơi dậy lại tiếng cười riêng lẻ của nó. Dưới bàn chân anh, đất quê hương im lìm không lay động. Đất như chết, dù rằng đã nhiều năm người ta, bạn bè anh, cố gắng tưới máu xuống đó. Tại sao quê hương lại cằn mầu. Tại sao dưới vực im lìm này lại có tiếng kêu gọi ngàn đời quyến rũ.

Những chuyến xe thực phẩm thuốc men của các nước xã hội chủ nghĩa em đã tới chưa? Hàng ngày Cả Bồng phải dùng những thời xà phòng nồi hóa, viên thuốc khan hiếm. Có lúc anh nhớ mẹ cha, quê nhà. Từng tấc cỏ lá cây đứng dậy trong anh. Tiếng hát hàng xóm, mái tóc cô gái cuối mùa gặt, tiếng nhai cỏ của con trâu già quen thuộc trong chuồng, tất cả chồm dậy trong anh. Chúng nó như một bầy sinh vật, âm thầm đục khoét tận tinh một khúc cây mục rỗng. Hồn tôi có mục rỗng không đây? phía nào là phần đất quê hương? Phía nào mới thực là nơi hy sinh đáng ý nhất của một thân phận đầm đìa nước mắt. Thân phản đầm đìa lửa, đầm đìa mộng, đầm đìa nhớ thương của nhật nguyệt vô cùng.

Bà Cửu Bồng nhớ con, nhưng chính đứa con thù hận kia lại nhớ Bà. Anh ta, nằm trong đêm đầy tiếng hát, nhớ mẹ. Anh hình dung lại tất cả khung trời tuổi nhỏ, trong đó Mẹ là một bao trùm mộng mị đáng yêu.

Buổi sáng Bà Cửu Bồng đi chợ Kế, trời thật lạnh lẽo, quần xá đông đúc. Bà thu mình trong chiếc áo mưa, đôi mắt mong ngóng không đâu. Có người tin Bà biết con Bà đã chết. Có người nói rằng họ thấy con bà đã bỏ ngoài trời về ngoài thành. Có người nhất định anh ta là một cán bộ ưu tú của chế độ.

Tất cả những người ra đi đều được quên lãng, riêng con Bà người ta thường nhắc tới. Vì Cả Bồng chiếm một cảm tình đặc biệt trong tâm hồn mọi người.

Chung quanh Bà, chợ Kế đã lạ hoắc lạ tăm. Mọi những nén cháy xưa, nhà đã dựng. Bên cạnh gầm cầu cũ, một nhịp đã bắc ngang. Phía ngã tư hoang đường với khu nhà đồ sộ cháy nát, nay một mảnh tôn có đó. Bến xe. Bến cá tiếng máy điện, loại máy điện nhỏ, nồ vang nơi một vài nhà khé giả. Mắt bà thấy những vật liệu mới như tôn xi măng vại vóc, tó lụa, dầu lửa, cửa sắt, rượu bia, những thứ mà nhiều năm qua dù mơ ước đến thế nào người ta cũng chẳng thể có. Tai Bà nghe những tiếng động mới: radiô, máy hát, tiếng xe cộ. Đài phát thanh Saigon, đài Pháp Á. Những bài hát mới. Những lời, giọng điệu mới. Bà đi quanh, lòng bồn chồn. Tại sao con tôi không có nơi đây?

Những cánh hoa thật đỏ, hoa dâm bụt nở toang trên hàng dâu. Nước dưới hồ trong vắt dâng cao. Hàng sáu đồng trơ trọi lá nay dâm những mầm xanh. Hàng hàng hết màu đỏ. Rừng thu không còn nơi đây. Nhìn ngắm những thay đổi kia, Bà muốn khóc. Bao nhiêu năm qua Bà làm gì? Cực khổ vì ai. Nay ngay trong gia đình đã một tan tác có thật.

Gặp những thanh niên ăn vận quần áo lính trạc tuổi con trai Bà muốn hỏi thăm họ hết sức. Nhưng làm sao họ biết tin tức Cả Bồng. Họ và Cả Bồng là hai phía thù nghịch. Bị đoạn tuyệt nhau bởi cái biên giới tự tưởng còn cách xa hơn thiêng dang và địa ngục.

Bà muốn nghe người ta kể chuyện về con Bà. Muốn nắm áo một kẻ trách nhiệm về sự ra đi của

gã con trai. Nhưng ai là người trách nhiệm trong việc xua đuổi hàng triệu thanh niên vào chỗ chết từ mấy mươi năm nay. Kẻ lanh đạc là một khối vô hình, nhưng tạo được hiệu lực và ám ảnh. Như bóng ma. Như cơn mộng dữ.

Một người đàn bà làm sao có thể lên án được những bàn tay vô hình khốc liệt. Bà sê níu kéo vào đầu đê đòi lại gã con thân yêu. Bà dừng lại ở khắp nơi, tuyệt vọng, ngậm ngùi.

Ý chí muôn có một đứa con của thời son trẻ có lúc đã hiện rõ trong bì. Nhưng người đàn bà là một oan mệnh. Lì thứ cánh hoa. Có rực rõ mà không có phục hồi. Ngắn ngủi. Mong manh. Bà đã tàn phai cùng giấc mộng.

Khi đi ngang qua một chiếc cầu nhỏ, Bà Cửu Bồng dừng lại nhìn khuôn mặt mình dưới đáy nước. Khuôn mặt nhòa nhập với mây trắng nát tan Bà muôn khóc.

Chiếc cầu này là nơi Bà đã qua, ngày xưa, cùng với Cả Bồng, không biết bao nhiêu lần. Đứa con trai mười tuổi của bà đi thi văn bằng yếu lược. Hắn thật thông minh đinh ngò. Mười tuổi, bà đã vận cho hắn ta chiếc áo dài đen, quần dài trắng đầu một chiếc nón vải màu trắng. Đó là thứ y phục của các thư sinh xưa, thời đỗ hộ.

Nay tìm đâu chiếc bóng dưới chân cầu? Nghe đâu tiếng gọi của đứa con mười tuổi đâu? Tìm đâu cái hương sắc đầy thi vị ngày rêu phong nhòa nhạt đó.

Trên ruộng lúa, những cọng rạ vàng. Đất se khô. Những cánh hoa đất nở đỏ. Bày nhạn biển sẽ trở lại luống đất. Từ cái hoa tới ánh nắng, từ con nhạn biển tới con chim chiêng quê mùa, nơi đâu cũng in bóng dáng con trai bà. Nó như chính là một thiên nhiên trùm kín mà Bà đang ngọt ngạt trong đó.

Chợ Kế như hát hùi Bà, vì con trai Bà không có nơi đây. Tiếng giày đinh xéo trên bãi đất mới. Vòng bánh xe lăn hoài mãi trong đêm thanh vắng. Hôm qua người ta đã bắt bớ một số cán bộ cũ. Có người nói cho Bà biết rằng nếu Cả Bồng về đây Cả Bồng cũng bị thanh toán.

Bà thương con, nhưng nếu nó trở về mà bị giết bà cũng cam. Bởi chết để mẹ già được thấy, được chôn cất còn hơn là đứa con kia phải vĩnh viễn chết trong hoang vu quạnh quẽ, xa quê nhà, không thân thuộc.

(CÒN NỮA)

Nhắn tin quý anh :

Nguyễn kim Phương, Nguyễn nguyễn Phương, Trần hoài Dã Vũ, Phương Lan, Võ Quế, Mường Mán, Hoàng đình Huy Quan, Nguyễn phương Loan, Nguyễn Ngữ, Tuấn Khanh, Trần thuận Ngữ, Vương Thành, Hà Nguyên Thạch, Hoàng ngọc Tuần, Đặng tấn Tới, Huy Tưởng, Nguyễn tồn Nhan, Nguyễn mạnh, Tường, Cao thoại Châu.

Kính mong các Anh cho tôi biết địa chỉ để tôi gửi thư đến các anh, việc cần. Thư về Cung tích Biển KBC 4082.

BẢN ĐỜI VIẾT VỀ HÀ THÚC NHƠN

NHÓM HÀ-THÚC-NHƠN

Văn phòng liên lạc 17D Cư Xá Đô Thành — SAIGON

THÔNG BÁO

GỬI CÁC CHI NHÓM HTN TRÊN TOÀN QUỐC

Theo quyết định của TVĐTU, Nhóm sẽ xuất bản một tờ nhật báo làm cơ quan tranh đấu, Hiện vẫn đề thủ tục đang được xúc tiến và sẽ hoàn tất trong cuối tháng 2/71 này. Một kế hoạch tờ chúc và khai thác tờ báo cũng đã hoàn tất. Chiếu theo kế hoạch này, TVĐTU cần được biết trước ngày 15 tháng 3 năm 1971, toàn bộ danh sách đại diện tờ báo của Nhóm tại các tỉnh.

Vậy yêu cầu các Chi Nhóm tại địa phương cấp tốc chọn lựa người đại diện cho tờ báo tại địa phương mình và gửi tài liệu về trụ sở TVĐTU, 17 D Cư Xá Đô Thành hoặc tòa soạn báo Đời 143 145 Cống Quỳnh, Saigon. Mọi chi tiết về tờ báo sẽ được ghi lại đầy đủ trong một bản tường thuật gửi tới từng nhóm viên vào một ngày gần đây.

Sài Gòn ngày 12 tháng 2 năm 1971
THƯƠNG VỤ ĐOÀN TRUNG
ƯƠNG

Tóm lược tường trình của Tiểu Ban Nghiên Huấn về Nhật báo « Nhân Chủ », cơ quan tranh đấu của nhóm HTN

Để có thể góp phần đẩy mạnh các nỗ lực tranh đấu lành mạnh hóa xã hội, Nhóm HTN sẽ xuất bản một nhật báo. Nhật báo này sẽ do TVĐTU trực tiếp điều hành phần vụ biên tập với một hệ thống phóng viên và công động viên do các Chi Nhóm tại địa phương cung cấp. Tại mỗi địa phương, tờ báo sẽ thiết lập một văn phòng đại diện tòa soạn.

Văn phòng này có nhiệm vụ thâu thập mọi sinh hoạt dân chúng, sưu tầm tài liệu về các trường hợp dân

phát triển tờ báo và 25% tổng số lợi tức cho quỹ hoạt động của Nhóm TVĐTU cũng quyết định rằng mỗi người đóng góp vốn sẽ phải là một độc giả và là một công động viên cho tờ báo tại địa phương của mình. Hiện văn phòng TVĐTU đã nhận được lời hứa góp của một số nhóm viên và cảm tình viên tại Saigon cũng như tại các tỉnh như Giadinhh Cần Thơ, Châu Đốc, Kiến Hòa, Định Tường, Nhà Trang, Tuyễn Đức, Đà Lạt, Pleiku, Qui Nhơn, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tổng số phần hùn hứa góp hiện nay lối trên 1200 phần. TVĐTU sẽ quyết định về thể thức thu góp và chỉ thị các Chi Nhóm địa phương thông báo thể thức trên cho các Nhóm viên và Cảm Tình Viên sau khi nhận được lời hứa góp đủ số phần hùn tối thiểu là 2000 phần.

Đầu tháng 4-71 ra mắt

Tờ báo của nhóm được lấy tên là nhật báo « Nhân Chủ » đã nộp hồ sơ xin xuất bản tại Bộ Thông Tin từ ngày 22-1-71. Nhật báo Nhân Chủ do Nghị viên Hà Thế Ruyết đứng tên Chủ Nhiệm sẽ ra từ 8 tới 12 trang. Bộ biên tập của nhật báo Nhân Chủ bao gồm toàn bộ biên tập tuần báo Đời hiện nay và các ký giả đang là nhóm viên của Nhóm. Nội dung tờ báo được ấn định là nhằm thể hiện trước hết nhiệm vụ chống bất công và trong sạch hóa xã hội.

Các chi nhóm địa phương đã được yêu cầu chuẩn bị ráo riết cho sự ra mắt của nhật báo Nhân Chủ bằng cách hoàn tất việc tổ chức các văn phòng đại diện và thu góp mọi tài liệu liên hệ với đời sống của dân chúng địa phương. Đúng như dự liệu thì vào khoảng tháng 4-71 nhật báo Nhân Chủ sẽ xuất hiện.

Tuổi trẻ và giòng vận động cách mạng

I.— TRỞ VỀ MỘT Ý NIỆM

Vụ nỗi loạn tại quân y viện Nguyễn Huệ (Nhà Trang) chỉ

thúc Nhơn. Hà thúc Nhơn đã liên ngang đi vào lịch sử, đi vào lòng đồng bào của anh, bằng sự cao trào bối khuất, cái chết của anh dũng như trăm ngàn cái chết của những người trẻ Việt Nam khác.. đã và đang nằm xuống để bảo vệ cho mảnh đất miền Nam mà nay. Trong tình thế hiện tại cùng với nạn tham nhũng, nạn phân hóa trầm trọng đã và đang đe dọa trực tiếp vận mệnh miền Nam.

Hành động của Y sĩ Thiếu Tá Phạm Văn Lương nếu chung tỏ được một tinh thần cao quý giữa ông và Hà thúc Nhơn, và những hành động tương tự của nhóm Hà thúc Nhơn không nói lên được một cái gì, ngoài tinh thần hữu... Cái chết của Hà thúc Nhơn không chỉ là dòng khung trong bấy nhiêu, cái chết của anh là tiếng thét trầm thấp vào đầu những kẻ lãnh đạo, là tiếng mời gọi chân thành cho một tuổi trẻ bị băng rã giao động, một tuổi trẻ bị lãnh đạo bởi một lớp đàn anh vong bần, tay sai ngoại bang. Hà thúc Nhơn nằm xuống một cách tức cười điều đó chứng minh sự cờ đơn trong hành động của tuổi trẻ hôm nay, muốn chiến thắng và cải tạo một xã hội, một định mệnh tàn khốc đe dọa, cái chết của anh là một ngọn đuốc soi đường cho chúng ta trở về một ý niệm : Kết hợp giòng vận động cách mạng tuổi trẻ Việt Nam.

II— TUỔI TRẺ VÀ Ý THỨC DÂN TỘC

Miền Nam Việt Nam sau bao nhiêu biến động chính trị quân sự, vẫn còn đó với bao vấn đề nan giải : Giải quyết thảm họa xâm lược của cộng sản Bắc Việt, và bùn họa ô lê thực dân, song song với những vấn đề cần giải quyết cấp thời. Phản hóa lãnh đạo lăng phái, tôn giáo, tình trạng kinh tế suy sụp, và nhất là nạn tham nhũng đang hoành hành, kêu gọi sự trả về của lớp đàn anh trong lúc này... Nếu không nói là một điều hết sức áu trĩ, thì cũng chỉ là những tiếng kêu trên đồng tang. Sự cờ mặt và khả năng của lớp đàn anh đã được đo lường và tham định giá trị, sau hai mươi lăm năm góp mặt, họ đã và đang bị lừa sập đặt cháy và tiêu hóa. Họ đã không đủ tư cách hoàn thành cuộc cách mạng tại Việt

Nam. Họ đã để cho Cộng sản và thực dân thao túng. Cách mạng toàn diện trong lúc này phải là một cuộc cách mạng đạt được đủ ba mục tiêu : Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, cải tiến dân sinh và chiến thắng Cộng sản. Trong lúc này không ai còn có thể tin tưởng đến độ dai khờ mãi về một danh từ cách mạng do bọn hoạt động trực tiếp vận mệnh miền Nam.

Tình trạng phân hóa và bất ổn hiện chỉ có lợi cho thực dân và Cộng sản. Lớp người lớn tuổi đã chứng tỏ sự bất lực hèn yếu, và định luật đào thải bởi thời gian nhất định phải đến với họ.

Sự bất lực hèn yếu của lớp đàn anh đã đặt tuổi trẻ vào thế bị động, vận mệnh tương lai dân tộc tùy thuộc phần lớn vào họ, chúng ta hãy nhìn về tuổi trẻ, để hàn gắn lại niềm tin đã vỡ.

III— CON CỜ VIỆT NAM TRÊN BẢN CỜ CHIẾN LƯỢC CỦA HOAKY

Hơn bao giờ hết bối cảnh lịch sử đã cho chúng ta hiểu rõ ràng : Sau ngày 11-11-63 thành phận, và chủ quyền Việt Nam đã trải một cơn giông tố khủng khiếp.

Cuộc đổ quân vào Việt Nam và vai trò chính yếu của Hoa Kỳ tại hội đàm Ba Lè đã chứng minh điều đó. Người Mỹ đã quân len Miền Nam, tuy để giúp đỡ dân quân Miền Nam trong cuộc chiến đấu chống lại sự xâm lược của Cộng Sản miền Bắc nhưng cũng để phục vụ cho một mục tiêu có tính cách chiến lược của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Chủ trương tham chiến để cầm chân và chia rẽ hai nước Cộng sản đàn anh là Nga Sô và Trung Cộng được Hoa Kỳ triệt để khai thác tại Việt Nam. Từ năm 1958 khi khả năng nguyên tử của Trung Cộng thật sự là một mối đe dọa cho nền an ninh chung của vùng Đông Nam Á và thế giới Tự do, người Mỹ đã thực sự can thiệp một cách ổn áp qua cửa ngõ viễn trợ. Năm 1960 Trung Cộng và đàn em là Cộng Sản Bắc Việt tạo cuộc chiến tranh tại Lào và Việt Nam, người Mỹ muốn chứng tỏ sức mạnh lãnh đạo thế giới tự do : nhiều lần đòi hỏi cho quân đội của họ được đặt chân lên Nam Việt Nam.

Năm 1964 Trung Cộng thí nghiệm

có kết quả 3 quả bom nguyên tử tại sa mạc Tân Cương, cuộc thí nghiệm thành công của Trung Cộng làm lung lay địa vị đàn anh và sẵn của Nga Sô, và khêu khích đe dọa ảnh hưởng tại vùng Đông Nam Á của HK. Thấy rõ nguy cơ và hiểm họa TC, HK đã không thể không khai thác sự trạng quân CSBV đang có mặt tại miền Nam, cho không quân HK oanh tạc BV và quân đội HK đổ bộ lên miền Nam VN. Vũ bão phá vịnh BV, buộc BV phải cầu cứu hai đàn anh của họ là Nga Sô và Trung Cộng. Và tạo một cuộc khủng hoảng uy tín lãnh đạo và san giữa hai quốc gia này. Khi mục tiêu gầy ra cuộc chia rẽ giữa Nga Sô và TC đã đạt được, hòa đàm Ba Lè mở ra để HK có cơ chạy lảng trong cuộc chiến tại VN. Thấy rõ điều đó CS quốc tế và CS BV cố tình kéo dài chiến tranh để đòi hỏi một vài nhượng bộ về phía HK, nhưng HK

(Xem tiếp trang 49)

Nhắn tin

• Anh LUÔNG (DN) : Kết quả lượm được tại các Vùng 2 và 4 rất đẹp. Chờ tin của anh về Vùng 1. Nếu được, xin ghi rõ chi tiết tại từng tỉnh trong một lá thư dài. Cứ gửi về địa chỉ báo Đời. Sẽ có thư riêng cho anh vào tuần tới sau khi một vài công việc ở đây dù ngã ngũ.

• Anh LÊ TẤT HỮU (NT) : Tự nhiên sau vắng tin vậy. Muốn gửi thư thì sợ thất lạc vì địa chỉ hơi có vẻ mơ hồ mà tới gấp thì công việc ở đây còn bận quá. Chờ tin anh, dù chỉ vài dòng ngắn.

• Anh I.I. TÚ (QN) : Rất tiếc không được gặp anh tại Saigon vào hôm đó. Nếu được xin anh cố ghé Saigon một chiyen nữa và tới tòa soạn trong khoảng từ 11g. tới 18 giờ. Mong gặp anh sớm.

• CÁC BẠN ĐÃ GỬI THƯ CHO NHÓM : Xin xác nhận lại địa chỉ để có thể cử người tới gặp được. Địa chỉ ghi bằng KBC em có thể gửi thư mà gửi thư bắt tiện quá. Trân trọng.

truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI



Bà Tư lệnh hứa đại :

— Chủ cứ chịu khó phục vụ quân đội, tôi sẽ nói với ông nhà tôi cất nhắc chú, chú chẳng thiệt thời gì đâu mà sợ. Con đường binh nghiệp chú còn dài.

— Dạ cảm ơn bà Tư lệnh.

Tiếng nói chuyện của bà Tư lệnh và gã thông ngôn tiếng Mỹ nhỏ lại, Thanh Loan cũng chẳng buồn nghe làm gì cho mệt, nàng đứng dậy ra cửa sổ nhìn xuống vườn, nàng càng ngày càng trở nên chán ghét đời sống ở đây, bà mẹ ghê của nàng mỗi ngày một thêm quá đáng, mặc dầu bà không làm phiền gì đến nàng, trái lại rất chiêu chuộng nàng, Thanh Loan biết rằng bà chẳng thật tình thương yêu gì nàng, nhưng bà luôn luôn phải tỏ ra như vậy nhất là khi trước mặt cha nàng, bà muốn giữ gìn cái địa vị của bà hiện tại, một địa vị tốt dinh giầu sang, tiền bạc tiêu như nước.

Bà trung tướng Tư lệnh từng sang Nhật sửa sắc đẹp, bà cắt cho mắt toàn hai mí, sửa cái mũi dọc dừa, bơm ngực, và còn làm hăng trầm thứ gì khác chăm chút cho nhan sắc bà, nhưng Thanh Loan vẫn thấy không được chút nào hết, bà vẫn làm sao ấy, bà không thể nào gột rửa được lớp nhả què ăn vào xương vào tủy bà.

Cái mũi dọc dừa của bà ngay ra thuôn thuần và bóng loáng như cái mũi lắp bằng gỗ, không hợp với khuôn mặt ngắn của bà, cái mũi tròn nên tròn trên cái mặt bì bì phấn son, đôi mắt của bà được sửa lại thành hai mí lại quá to khiến người ta nhìn vào thấy nhiều tròng trắng hơn là tròng đen. Ngay cả bộ răng của bà cũng được sửa sang lại, ngày xưa, khi mới về làm bé trung tướng Tư lệnh bộ răng của bà trung tướng Tư lệnh không được ngay hàng thẳng lối cho lắm, men răng xấu, sau này không biết bà nghe quân sự nào cố vấn về vấn đề sắc đẹp, bà sang Nhật một lần nữa để sửa lại bộ răng, Thanh Loan nghe nói rằng bà đã cưa cứt tất cả răng sát đến tận lợi, bà được mỹ viện lắp cho bộ răng xương trắng bóng và đều tăm tắp và mỗi cái răng giả đó được bát vít vào chân răng cũ, nhưng bộ răng đó cũng không hợp cho lắm với cái miệng rộng quá khổ, khi cười môi trên đè lè cái nướu xám xịt, và người ta có thể nhìn thấy đường nối giữa bộ răng giả và chân răng thật, mặt ít bựa đóng ở đó.

Đôi bàn tay, đôi bàn chân bà trung tướng Tư lệnh cũng được chăm chút từng ly từng tí, ngày nào Thanh Loan cũng thấy mụ đàn bà dũa móng chân móng tay cho bà mẹ ghê của nàng vào trong dinh, mụ được hơi nhiều ơn huệ của trung tướng

phu nhân, và mụ cũng là mối chạy chợt về văn để hoãn dịch cho thanh niên. Nhiều khi Thanh Loan nghe mụ tát bốc bà mẹ ghê của mình nàng phát ngượng lên được, văn chương của mụ là thứ văn chương cải lương học lỏm được của mấy anh kép hát, và sáng nào cũng vậy, mụ đều đặn đến thật đúng giờ làm công việc sửa móng chân móng tay cho trung tướng phu nhân, mụ ngồi dưới đất, bà tư lệnh ngồi ghế bọc da, kê bàn chân mình lên đầu của mụ, mụ vừa sửa móng chân vừa nói chuyện mụ nói đến những cú áp phe còng, và bao giờ cũng kết luận bằng câu : « Xin trung tướng tư lệnh phu nhơn giúp cho em, thiệt em nè người ta quá... » Đại khái là như thế, càng ngày Thanh Loan càng ghét cay ghét đắng mụ.

Thanh Loan vừa nghĩ đến mụ sửa móng tay thì nàng nhìn thấy mụ lù lù đi vào với một người lính dẫn đường. Mặc dầu mụ đã quá quen thuộc đường lối, nhưng theo lệ trong dinh người nào vào cũng được lính hướng dẫn, cũng như khi ra.

Mụ sửa móng tay nhìn thấy Thanh Loan đứng ở cửa sổ, mụ cúi đầu chào nàng, mụ đứng ngay dưới cửa sổ ngửa mặt nhìn lên :

— Kính chào cô, thưa cô phu nhân có nhà không ạ ?

Thanh Loan mặc dầu ghét mụ, nhưng nàng nhã nhặn :

— Có, ở trong nhà...

Mụ cười :

— Dạ thưa cô hôm nay có phái đoàn trung tướng xuống đây nên tôi phải tới sớm hơn mọi khi để sửa soạn cho phu nhơn di đón tiếp, nghe đâu có nhiều bà lớn tháp tùng theo phái đoàn ?

— Tôi không biết chuyện đó.

— Dạ thưa cô không tới đón phái đoàn cùng phu nhơn và trung tướng tư lệnh sao ?

Thanh Loan lắc đầu :

— Có lẽ tôi không phải đi, ba má tôi cho tôi ở nhà...

— Dạ thưa cô tôi nghĩ người như cô sau này cũng là bà nọ bà kia, nay có tập giao thiệp dần thì vừa, tôi có nghe trung tướng phu nhơn nói chuyện nhiều về cô, thưa cô sự giao thiệp là cần thiết...

— Cám ơn bà...

Mụ cười nhìn Thanh Loan :

— Thưa cô, nếu cô cho phép tôi xin được sửa móng chân móng tay cô, bàn tay cô thật tuyệt đẹp, tôi từng ao ước có lần nào đó tôi được sửa móng tay cho cô, nếu được như vậy thật hân hạnh cho tôi vô cùng.

Thanh Loan lắc đầu :

— Cám ơn bà, tôi vẫn thường tự sửa móng tay...

— Vâng, thưa người nhan sắc như cô thì còn mỹ viện nào sửa cho được, thưa cô tôi không phải khen, nhưng thực tình như vậy.

Càng phải tiếp chuyện với con mẹ sưa móng tay này Thanh Loan càng thấy ghét mụ kinh khủng nàng chỉ sang phòng bên cạnh :

— Má tôi đợi bà bèn...

— Dạ dạ, tôi vào ngay...

Mụ sửa móng tay toe tét vào nhà, mụ vừa đến cửa đã vội cất tiếng chào :

— Kính chào trung tướng tư lệnh phu nhơn. Thưa phu nhơn xin lỗi phu nhơn sáng nay em tới hơi muộn, thưa vì đêm qua địch pháo kích.

Bà tư lệnh đang mặc nói chuyện giờ với gã trung sĩ thông dịch viên, nhưng bà cũng ngang lèn :

— Chị tới đó à, thế nào nhà cửa chị có sao không ?

— Cám ơn phu nhơn đã có lời hỏi han tôi thưa phu nhơn thiệt là nhờ ơn trời phạt nhà em không sao hết nhưng cũng hết hồn hết vía, căn nhà cách nhà em năm căn bị trúng một trái bom mìn mà may quá chỉ hư hại nhà cửa, người bị thương xoàng...

— Ủ cái bọn ác ôn, hôm qua làm ông trung tướng nhà tôi không ngủ nghe gì được hết trơn. Ông chỉ huy tiến quân truy lùng chúng suốt đêm tôi nghe đâu sáng nay đã bắt được mấy thằng...

Mụ sửa móng tay sắp đồ nghề ra sàn đá hoa, trung tướng tư lệnh phu nhơn nói với anh chàng thông dịch viên :

— Thôi xong rồi, tôi cảm ơn anh nghe, anh nói với ông đại tá cố vấn tôi có lời cảm ơn ông nhẹ, nhớ mau mau nghe, càng gởi về sớm càng tốt lần này tôi lên Saigon tôi phải mang cái đó.

Anh chàng trung sĩ thông dịch viên đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh :

— Xin tuân lệnh trung tướng phu nhân. Anh ta quay đi, khi thoáng nhìn thấy Thanh Loan ở cửa sổ, anh ta miễn cười cúi đầu chào, nàng tảng lờ như không biết quay đi chỗ khác.

Mụ sửa móng tay đặt bàn chân của bà tư lệnh lên đầu mình, mụ ngắm nghía bàn chân khô đét của bà tư lệnh với hàng móng đỗ chói :

— Dạ thưa phu nhơn, hôm nay phu nhơn ưng đánh thứ thuốc nào ?

— Tùy chị.

— Thưa em mới gởi mua được thuốc tốt lắm, Revlon, hiệu chính Mỹ Quốc.

— Mọi khi chị vẫn đánh cho tôi bằng thuốc Pháp phải không ?

— Dạ, nhưng em nghĩ rằng thuốc Pháp không tốt bằng thuốc Mỹ.

— Sao hôm trước chị lại nói rằng thuốc Pháp tốt hơn ?

Mụ sửa móng tay cười :

— Dạ chính là em lầm, mà nhiều người khác cũng đã lầm, thưa phu nhơn, so sánh nước Pháp và nước Mỹ thì nước Pháp không thè bằng nước

Mỹ được, nước Mỹ làm bá chủ hoàn cầu, tất cả mọi thứ của Mỹ chắc phải tốt hơn, trước kia em cứ có thành kiến, nhưng nghĩ cho cùng thì em thấy thuốc của Mỹ tốt hơn...

Mụ nuốt nước miếng rồi tiếp liền :

— Thưa phu nhơn, người Mỹ nhất hoàn cầu, tất cả mọi thứ của người Mỹ đều vượt xa các nước khác.

— Ủ chì đánh thuốc gì cho tôi thì đánh, miễn là đẹp thi thôi, nhứ rửa lại nóng chân cao tôi, tôi vẫn không ưng ý chút nào cái móng chân cái này chỉ thấy kheng, cái móng chân gì mà chút xiu, đê hoài không chịu mọc dài...

— Dạ thưa phu nhơn cần phải giữ già lâm, đừng bao giờ đê cho bị gãy, móng chân phu nhơn móng quá, nhưng theo tướng số thì những người móng chân móng tay móng chính là người cực sang cực quý...

— Vậy hả, chị có biết coi tướng coi chỉ tay sao?
Mụ sửa móng tay cười nhũn nhặn :

— Dạ thưa có biết chút đỉnh thôi, hằng ngày em sửa móng chân móng tay cho phu nhơn em đã thấy hết những điểm sang, em thiệt không còn lời lẽ nào để nói thêm được, em chỉ biết nói rằng bàn chân bàn tay của phu nhân cực sang cực quý mà thôi, không sang không quý sao phu nhơn lại ngồi trên địa vị cao sang này được, thưa phu nhơn em nói điều này xin phu nhơn giữ kín cho...

Bà tư lệnh nghe xuống :

— Điều gì đó chị cứ nói.

— Thưa phu nhơn, nếu câu chuyện em nói với phu nhơn đây mà lọt ra ngoài em mất đầu như chơi.

Bà tư lệnh bắt đầu thấy nóng ruột, hay là trung tướng tư lệnh có tầng tui với con đĩ nào chẳng mà mụ này biết chuyện, bà tư lệnh hắng hổi dồn:

— Chuyện gì vậy chị, cứ nói đi, tôi không nói với ai đâu.

Mụ sửa móng tay cười tít mắt :

— Dạ thưa nếu được phu nhơn đã hứa như vậy em xin nói...

Mụ ngừng lời một lát, cầm bàn tay bà tư lệnh lên :

— Thưa phu nhơn, con người ta có số ông trời cho sướng mới được sướng, ông trời bắt khõ thì bình chịu vậy, thưa có người mới giàu sang phú quý đó, rồi chỉ trong chớp mắt tan lui, như bà trung tá tỉnh trưởng Kiến Hưng, con người trông đẹp đẽ như vậy mà rời thân bại danh liệt trong sớm tối, thưa chính em đã là người từng tới sửa móng chân móng tay cho bà trung tá tỉnh trưởng Kiến Hưng ngay náo, ai ở ngoài nhìn vào địa vị giàu sang của bà tỉnh trưởng cũng nghĩ rằng bà tỉnh trưởng sẽ trọn đời giàu sang...

(CON NỮA)

dầu tranh cho đời

(tiếp theo trang 4)

— Đỗ đầu cho mọi công cuộc xã hội, giáo dục do các cá nhân thiện chí, các đoàn thể tư nhân tổ chức để khuyến khích và nâng đỡ phong trào tham gia công tác xã hội giáo dục rất cần thiết trong hiện tình quốc gia. Trong khuôn khổ quyết định này, Nhóm Hà Thúc Nhơn và tòa soạn Đời đã nhận đỡ đầu cho Quảng Ngãi Nghĩa Thục, gửi tặng cho nhóm tổ chức Nghĩa Thục trên 100 ngàn đồng nhân dịp khánh thành trường sở. Quảng Ngãi Nghĩa Thục do một nhóm thanh niên tâm huyết chủ trương là một trung tâm giáo dục nhằm nâng đỡ các thanh thiếu nhi nghèo hiếu học và theo đuổi một chương trình giáo dục nặng về việc đào tạo một ý thức phụng sự dân tộc và đất nước.

— Tùy khả năng, sẽ cấp từ 10 đến 50 học bổng cho các học sinh, sinh viên thiểu hoàn cảnh để theo đuổi việc học. Sinh viên đầu tiên nhận được học bổng của Nhóm Hà Thúc Nhơn và tòa soạn Đời là em Yathanh, người thiểu số thuộc sắc tộc Koho đang theo học tại y khoa Đại Học Saigon. Học bổng do Nhóm Hà Thúc Nhơn và tòa soạn Đời cấp gồm 2 loại : Bán phần 2000 đồng một tháng và toàn phần 4000 đồng một tháng.

— Vận động các công thương kỹ nghệ gia, các chính khách và các nhà hảo tâm trong mọi ngành hoạt động cấp 150 học bổng cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Trong khuôn khổ quyết định này Nhóm Hà Thúc Nhơn và tòa soạn Đời sẽ tìm hiểu hoàn cảnh của một số sinh viên học sinh chọn lựa 150 người đáng nâng đỡ nhất, đê nghị các nhà hảo tâm cấp cho các em một học bổng bán phần hoặc toàn phần dài hạn đê các em có thể học hành tới nơi tới chốn.

— Về văn nghệ báo chí, Nhóm Hà Thúc Nhơn và tòa soạn Đời đồng ý sẽ trao tặng thường niên một số giải thưởng cho các văn nghệ sĩ và ký giả thực hiện được các công trình sáng tạo giá trị góp phần phong phú hóa nền văn hóa dân tộc và nâng cao tư cách cung giá trị của ngành hoạt động báo chí VN. Riêng trong năm 1971, vi nhu cầu thời gian và tính chất hoàn bị giá trị cho

một giải thưởng, nhóm Hà Thúc Nhơn và tòa soạn Đời sẽ chỉ trao tặng một giải thưởng vĩ bão chí. Mọi chi tiết về giải thưởng này như tiêu chuẩn lựa người đoạt giải, thời gian công bố và phát thưởng cùng phần thưởng sẽ được công bố trong một số báo tới.

xx

Chương trình hoạt động trên của nhóm H.T.N và tòa soạn Đời rất nhiên đòn hỏi chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Một trong những nỗ lực mà chúng tôi thể hiện đầu tiên là sự cải tiến bộ nội dung tuần báo Đời. Kè từ tuần tới, các bạn sẽ có một tờ báo Đời gồm nhiều mục khác hơn so với những mục đã có từ trước tới nay. Bên cạnh những cây bút đã quen thuộc với các bạn sẽ có sự xuất hiện của nhiều cây bút tên tuổi khác. Phần chủ đề của tờ báo sẽ được tăng cường số trang và thực hiện một cách hoàn chỉnh hơn. Về hình thức, tờ báo sẽ dày hơn hiện nay, gồm 60 trang. Nhưng chỉ riêng với những nỗ lực của chúng tôi, chắc chắn chương trình hoạt động được phác họa trên sẽ khó thành. Vì thế, chúng tôi kêu gọi sự góp sức của bạn đọc và sự góp sức cụ thể đầu tiên của các bạn chính là chấp thuận cho báo Đời tăng giá lên 50 đồng mỗi số thay vì 40 đồng như hiện nay. Trong cuộc trưng cùi ý kiến trước đây do tòa soạn Đời tổ chức, nhiều bạn cho rằng việc báo Đời tăng giá lên 50 đồng không phải là vấn đề đáng bàn cãi. Cho nên, chúng tôi chỉ xin báo tin vẫn gìn với các bạn rằng : kè từ số tới Đời sẽ tăng trang và tăng giá lên 50 đồng, đồng thời cũng kè từ số tới, Đời sẽ khởi sự bước thứ nhứt thể hiện chương trình hoạt động cho năm 1971 với sự phối hợp của nhóm Hà Thúc Nhơn như đã trình bày.

Ước mong của chúng tôi bây giờ là được các bạn đón nhận Đời số tới với nhiệt tình đón nhận một thiện chí đấu tranh xây dựng xã hội chứ không chỉ đón nhận một tờ báo để giải trí trong lúc rảnh rỗi.

ĐỜI

MUỐN CÓ MỘT MÁI TÓC ĐẸP,
MỘT SẮC ĐẸP LỘNG LÂY, MỘT THÂN HÌNH TUYỆT MỸ,

Xin đừng quên :

Mỹ Viện BẠCH THIÊN NGA

52B, PHẠM HỒNG THÁI — SAIGON

Nơi lý tưởng của quý bà, quý cô vì những đặc điểm :

● **UỐN TÓC** danh tiếng với những tay thợ «phù thủy» từng vang danh tại các tiệm uốn tóc đương Phan đình Phùng, Lê Lợi, Crystal Palace, Tân Định như : TONY THƯƠNG, chủ HÀ, chủ KHOANH, chủ SUÔNG, chủ HÙNG sẽ biến những mái tóc xấu nhất của quý vị trở thành những kiểu tóc hợp thời trang, bay bướm làm đẹp lòng những ai khó tính nhất.

● **SỬA SẮC ĐẸP, TRANG ĐIỂM, MASSAGE, TẮM HƠI** dưới sự điều khiển của hai là DANH, LỘC, nữ chuyên viên lột nghiệp tại Ba Lê, Thụy Sĩ cùng với sự hợp tác của một số chuyên viên đã cộng tác với nhiều Mỹ viện trên thế giới như Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông sẽ mang lại cho quý vị một khuôn mặt Hoa Khôi, một thân hình tuyệt mỹ, tươi trẻ nhờ những phương pháp ÁU MỸ, mày mọc tối tân và Mỹ phẩm danh tiếng nhất hoàn cầu.

Tất cả đang chờ đón quý vị
CHỦ NHÂN
kinh mời

Trung Cộng trong tình thế mới

(TIẾP THEO TRANG 27)

phải đỡ người và của vào cuộc chiến tranh ĐD quá nhiều. Bởi vậy so về ưu khuyết điểm hai bên đều tương đương.

Thắng hay bại lúc này không thể do lường về mặt nội bộ giữa BV và Nam Việt được, mà thắng bại là do nơi nguồn tiếp liệu từ Tàu hay Mỹ. Như trên đã trình bày về mặt yểm trợ thì Tàu không thể qua mặt nổi Mỹ. Vậy thì chiến tranh càng kéo dài BV càng thua thê.

Thất thế hơn hết là nếu Miền Nam này có được lãnh đạo xứng đáng thì nhất định chung cuộc BV phải thua. Vậy thì chủ trương kéo dài chiến tranh của TC tại ĐD không còn phải là một chủ trương nguy hiểm cho vận mệnh VN nữa. Chỉ có điều rằng chiến tranh sẽ làm cho chúng ta khổn khổ thêm mà thôi.

Nhưng so sánh hai thế kéo dài chiến tranh và Tàu Mỹ đi tới một thỏa thuận nào đó tại chiến tranh ĐD, thì việc nói chuyện hòa bình càng sớm càng có lợi cho Tàu hơn. Bởi đó hy vọng Tàu sẽ sớm nhận thấy điều này.

Thế hệ yêu muộn

(tiếp theo trang 19)

6.— TIỀN HỒI TIỀN CƯỚI QUÁ CAO : Cũng có nhiều thanh niên (kể cả thanh niên xóm xóm, thanh niên cùn cùn 40) không dám lấy vợ chỉ vì không có tiền lo đám cưới đám hỏi. Số sơ cũng phải mất 200 đến 300 ngàn. Bày vè hoa lá cành để biểu diễn cũng phải mất nửa tết, một tết.

Thế là không lấy được vợ.

Thế là các cô không chồng, échồng.

Thế là chúng ta cùng tiếp tục đột thân.

Một khi tình trạng này kéo dài sẽ đi đến chỗ bất bình thường, đi đến chỗ suy yếu cho quốc gia, sẽ đi đến chỗ Giao chi biến thành quốc gia lấy tên là «Bố già con cọc» !

Bố mặc sơ mi gỗ tiêu diệu miền cực lạc, về nước Chúa, con mồi 15 hoặc 20. Con không rắng lúc đó bố cũng không rắng ! Nước minh thành phần còn gân cốt, thành phần sản xuất được thì ngày đêm chết lòn chết mòn, lớp tuổi nhỏ thi cúng sửa soạn chết, trong khi đó không ai chịu lấy vợ để sản xuất con bù đắp vào chỗ nhân lực thiếu hụt, những con thịt cung cấp cho chiến trường lè thè đến cả chục năm

Đây mới là vấn đề lớn chứ không phải các nhân vật 71 là vấn đề lớn cho đất nước này. Ông Tòng ông Phó có bao giờ nghĩ tới vấn đề này, có bao giờ dám làm một cuộc cách mạng cưới hỏi đơn giản để lớp trẻ tương lai và nhất là thế hệ kaki đời rách của các ngài lấy được vợ dù là vợ không xinh không khôn bằng vợ các ngài không ? Lấy vợ để còn sản xuất linh cho chiến trường tương lai chứ ! Chẳng lẽ quí vị nghĩ đất nước này sẽ hòa bình dài dài sao ?

Mà đã hòa bình đâu !

DÒNG ĐỜI

(tiếp theo trang 17)

Nhân vật thứ hai là ông Nguyễn cao Kỳ, ông Kỳ có một đặc điểm là bộc trực, có lẽ vì chịu ảnh hưởng của nghề lái tàu bay, từ trên cao quen nhìn cảnh vật một cách minh bạch và thứ tự. Ưu điểm của người làm chính trị bộc trực không bao nhiêu, mà nhược điểm lại khá nhiều. Thời của người bộc trực là nhiều nhương, hỗn loạn. Một khi thời thế đã có kỷ cương, người bộc trực phải lui về để nhường chỗ cho các mưu sĩ dày thủ đoạn. Ông Kỳ là một thứ cảnh sát tái lập trật tự, một thứ đầu bếp dọn sẵn mâm cơm mà không thể ung dung ngồi hưởng. Đó là một điều đáng tiếc, nhưng tiếc hơn cả là việc ông đã vội nhận lời làm một thứ thuyết khách cho cuộc diễn hành chiến thắng ở thủ đô nước Mỹ. Người dân bèn cảm phục, ca tụng ông là một Kinh Kha, «nhất khứ hàn bắt tái lai». Nhưng thật là thê thảm, Kinh Kha tim mài không thấy dòng sông Dịch, bèn tạm dừng bước bên bờ sông Seine ngồi uống chén rượu quỳnh «whisky» với ông Kissinger. Không hiểu vì hơi men làm chuển choáng hay nhà thuyết khách đã bị thuyết phục, ông Kỳ bỏ dở chuyến đi, bỏ dở một cơn mộng lớn. Ông Kỳ còn nhiều đặc điểm, như bộ áo lãnh tụ. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nếu bộ áo lãnh tụ mà trở nên lãnh tụ, Nên xin được dành phần trang giấy còn lại cho ông Dương Văn Minh.

Người Mỹ gọi ông Minh là «Big Minh». Đáng tiếc thay, chữ «Big» chỉ diễn tả được sự to lớn, không kèm về lượng. Ông Minh là hình ảnh một cánh diều. Chính các thượng tọa Án Quang là người thả con diều này. Nhưng muôn bay bồng, diều phải nương theo làn gió thôi. Ngọn gió từ bên kia bờ Thái Bình Dương, không hiểu sẽ thổi về hướng nào ?...

Và trong những vì sao đó, «một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao», vì sao nào sẽ trị vì, và chiểu mạng đổi lặp trong nhiệm kỳ 4 năm dài sắp tới ?

ĐỘC THỦ



Bời muôn mặt...

(tiếp theo trang 31)

Bom đối thủ của Nhật Bản là Trung Cộng nhưng Trung Cộng lại mới rút ra khỏi Tông Cuộc Bóng Bàn Thế Giới và chưa hề được tham dự vào Tông Cuộc Bóng Bàn Á Châu. Vì vậy Nhật Bản mặc tình «mùa gầy vườn hoang» trong các lần tranh vô địch. Nhưng biểu diễn với các quốc gia em mài cũng chán phèo, Nhật bèn dự định vận động trực xuất Trung hoa quốc gia ra khỏi Tông Cuộc Bóng Bàn Á Châu và mời Trung Cộng vào để cho có địch thủ xứng tài, xứng sức với mình. Ông KoJii Goto đại diện Nhật Bản và cũng là chủ tịch TCBBAC đã đưa đề nghị này ra nhưng gặp phải sự chống đối mãnh liệt của các quốc gia hội viên khác. Trong một phiên họp bất thường đầy sóng gió và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, gồm đủ cả bộ tộc với những tiếng la hét, đập bàn, chửi thề, văng tục v.v., TCBBAC nhóm ở Tân Gia Ba mấy ngày vừa qua, đã đi tới quyết định bác bỏ đề nghị của Nhật Bản. Thế là Trung hoa quốc gia phải qua một phen hú hồn, còn ông Goto thì buồn lòng, đưa đơn từ chức chủ tịch Tông Cuộc để về nhà lượm trứng gà cho vợ. Gà Goto vẫn nói tiếng là để nhiều mà ! Tuy nhiên, trong một nước không thể một ngày không có vua, trong một Tông Cuộc nhất định phải có chủ tịch. Vì vậy trong khi Trung Hoa quốc gia ăn mừng chiến thắng, và để thay thế ông cựu chủ tịch Gà, các quốc gia Á Châu đã họp lại để bầu vị chủ tịch mới và ông Đinh Văn Ngọc của Việt Nam đã... «trúng số độc đắc». Sau khi nhận nhiều lời chúc tụng ông Ngọc lên phi cơ về nước mang theo máy chúc cắp... cút để «rotis» ăn mừng.

(DUY BÌNH)



Bạn đời viết về Hà Thúc Nhơn

(tiếp theo trang 43)

ở địa vị lãnh đạo thế giới tự do làm sao có thể nhượng bộ cho một nước hạng ba như BV, cuộc chính biến đầu năm 1970 tại Cam bốt đưa đến sự thành lập một chính phủ cực hữu của Thủ tướng Lon Nol là để tạo áp lực với CS BV và vượt về ông bạn đồng minh VN. Trước sau vai trò VN chỉ là một vai trò thứ yếu và tùy thuộc vào tài nghệ đạo diễn của HK.

VI.— NỐI TIẾP GIÓNG VẬN

ĐỘNG CÁCH MẠNG

Sau sáu năm ngủ mè trong ảo tưởng, tuổi trẻ Việt Nam đã bừng tỉnh và nhìn rõ được thân phận dân tộc, sự có mặt của

quân đội Hoa Kỳ đã ánh hưởng nhiều tới guồng máy cai trị đời sống kinh tế và tinh thần của miền Nam. Một cuộc cách mạng dân tộc là một đòi hỏi cần thiết trong lúc này trước những báp bệnh của thời thế. Tuổi trẻ có vượt qua được mọi trở ngại cho khởi phụ lại niềm tin nơi quần chúng không ? Sự gục ngã cô đơn của Hà Thúc Nhơn đã trả lời một cách hùng hồn : Chỉ có đoàn kết mới đưa đến thắng lợi.

Gởi đến những người trẻ Việt Nam lời kêu gọi chung thành «Xin bắt tay nhau mừng ngày mặt trời nở những trái thương yêu vừa chín tới trong lòng. Anh, chị, em Hãy thấp lèn đi những nụ cười bồ quên qua khứ. Ngày tomorrow ta còn làm những huy hoàng».

Vũ Thế Học
(KBC 7038)

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kể
nghệ nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Dồi
dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» già truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giải VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tề
Quốc, Nhân Loại)

Nồi danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bô sinh lực răng. Giả chua
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát. Quẹo (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mái Tầu
Phú Lãm Cholon. Thuốc Cao 50\$.
Nước 35\$ sấp lèn...

Neurotonic

VIÊN THUỐC HỒNG
CÓ SINH TỐ C

HEPACHAUT

**VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA DỄ, MỊN MÀNG**

VIỆN BẢO CHẾ HADZER

NƯỚC CỐT ARTICHAUT
NƯỚC CỐT GAN BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2

**YẾU GAI
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỨA MỀ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT**

CÚM NÓNG LẠNH CẨM SỐT ĐAU NHÚC

ANTIGRIPPAUX

XIN NHỚ NHÂN HIỆU

CÓ BẢN VIEN LE KHAP MOI NOI

BUA BỔ ĐẦU NGƯỜI

HADZER



**THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG**

midol

Có bán tại các nhà thuốc Tây

trị các chứng đau nhức
NHÚC ĐẦU, NHÚC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

PUB. TÂN-TRI

yêu hoa rồi lại bẽ cành?



Thưa Không!
Cành hoa này sẽ
mang lại cho quý vị
một mùi hương thơm tho
trong kem đánh răng

Hynos PHOSPHATÉ

Nắng dũng **Hynos**, muôn răng tươi tốt