

DS 531
642 +

ĐÓI

Giải Văn Học Nghệ Thuật



ĐỜI

69

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

1 CHỦ ĐỀ: GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG 1970 CỦA TỔNG THỐNG

- CĂN CỨ VÀO TIÊU CHUẨN NÀO BAN GIÁM KHẢO ĐÃ CHỌN TÁC PHẨM TRÚNG GIẢI của hoangngocphan.
- CẢM NGHĨ CỦA BA NỮ VĂN SĨ TRÚNG GIẢI VĂN CHƯƠNG TỔNG THỐNG của batucdan
- VĂN NGHỆ NỮ GIỚI VIỆT NAM của uyenthao
- NHỮNG HỒ XUÂN HƯƠNG CỦA MIỀN NAM HIỆN NAY của tódónglô

2

CHÁNH TRỊ

- CHIẾN TRANH BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC QUYẾT ĐỊNH lýđainguyen
- THÊM MỘT BƯỚC PHIÊU LƯU của đời
- BÁO TÀU TRÊN ĐẤT VIỆT của laotôn
- CÁI GỌI LÀ EM GÁI HẬU PHƯƠNG của tède

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH của nguyễnthuylong
- LUỐNG CĂI VÀNG của cunglichbiền

4

CÁC MỤC THƯỞNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GỒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI • SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 69	TUẦN LỄ TỪ 11-02-1971 ĐẾN 18-02-1971
Tòa soạn 143-145 Công Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TƯ và nhóm Sống	GIÁ 40đ	Giao dịch quảng cáo Hồi Ông Linh 143-145 Công Quỳnh SAIGON
Là gởi báo đài miền già cho báo khác và ngược lại. Nhà báo không trả lại bản thảo			

đầu tranh cho đối

Thêm một bước phiêu lưu

Do một sắc lệnh mới đây của Thủ tướng Trần thiện Khiêm, quy chế báo chí VN đã được sửa lại một vài điểm. Dư luận báo giới và ngành Lập pháp cho rằng sự sửa đổi trên vừa có tính cách vi hiến lại vừa có dụng ý bôp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Sự kiện này chắc chắn giới lãnh đạo ngành Hành pháp cũng đã nghĩ tới. Nhưng nghĩ tới mà cứ lâm, bắt chấp mọi phản ứng, hẳn phải có một lý do thúc đẩy khá mạnh liệt. Lý do đó là gì? Trước đây, Tòng trưởng Thông tin Ngô khắc Tỉnh từng tuyên bố rằng quy chế báo chí VN vẫn còn nhiều khuyết điểm và lăng báo đang cố sự xâm nhập đáng sợ của cán bộ Cộng Sản. Chiều theo lời tuyên bố đó, người ta có thể nghĩ rằng sắc lệnh sửa đổi quy chế báo chí được ban hành chỉ vì nhà nước muốn san lấp những khuyết điểm đã có và ngăn chặn sự xâm nhập lăng báo của cán bộ Cộng sản. Nhưng phải thành thực mà nhận rằng đó chỉ là những cái cớ được nêu ra chứ không hẳn là lý do chính yếu. Bởi sự trạng cán bộ Cộng sản xâm nhập lăng báo không thể do quy chế báo chí và những điều khoản mới được đưa ra trong sắc lệnh sửa đổi quy chế báo chí hoàn toàn chỉ có tính cách hạn chế quyền hành nghề của những người cầm bút mà thôi. Lý do chính liên hệ đến sắc luật kề trên có thể là nằm trong viễn tượng chính trị tương lai rất gần của VN. Khi tìm cách nắm gọn báo chí trong tay, giới lãnh đạo Hành pháp đã có những dữ kiện cụ thể về các diễn biến của chính trường VN sắp tới. Tất nhiên, các diễn biến này đã được thẩm định là sẽ chịu một phản ảnh hưởng quan trọng của báo chí. Một số người đã nói tráng rỗng chênh quyên đang chuẩn bị cho các cuộc tranh cử vào cuối thu năm nay. Theo chúng tôi, người ta còn có thể nói rõ hơn nữa là trong các cuộc tranh cử sắp tới hẳn phải có một điều gì mới lạ lắm. Điều mới lạ này có thể là sẽ có một cuộc tranh đua mở rộng ra khỏi phạm vi giữa những người quốc gia. Chính vì thế, giới lãnh đạo Hành pháp mới tỏ ra đặc biệt lo lắng đến cuộc tranh cử và tìm mọi cách sắp đặt trước đà năm chắc chắn phần thắng.

Nhưng chiều theo cách sắp đặt trên, người ta hiểu rằng Nhà Nước đã chọn lựa một cuộc tranh đấu đơn độc và không tin tưởng ở hậu huân quân chúng của mình. Tâm lý ngờ vực này có thể được biện minh bằng nhiều lý lẽ, nhưng chúng tôi nghĩ rằng Nhà Nước đã

(Xem tiếp trang 47)

CHỦ ĐỀ SỐ SAU

Hậu quả cuộc hành quân Hạ Lào đối với chiến cuộc Việt Nam

Khắp thế giới bây giờ đều có chuông lý nghĩ: người đàn bà đã được giải phóng. Phái nữ đã phải tan được những cùm xích, đã từ virus được cái vòng đai (guetto) tù túng, đè ép suốt qua bao thế kỷ. Vùng lèn. Giờ thẳng rộng 2 tay, hít thở cho vỡ lồng ngực, cho căng ra 2 buồng phổi. Ta đã lớn, ta đã mạnh. Cava vang vang. Nói oang oang. Ta bước những bước của kỉ trưởng thành, vững và quyết. Các người phụ nữ mới đã thoát xác. Như một thứ Tòn hành Giả sau kỉ cây bồ câu cùi đầu tung cát nhức nhối tận xương tủy nhức nǎm tháng. Cơ mặt khớp nơi, da vào mõi lanh vực, tham dự mọi sinh hoạt. Bất chấp. Có người có ta. Phái nam phái nữ rốt cuộc cũng là người. Không hơn không kém. Hiển nhiên rồi.

Người đàn bà đã được giải phóng, ý nghĩ chung thi như vậy, đó là về quan niệm, còn trên thực tế ra sao lại là chuyện để bàn sau. Trong tờ Paris Match mấy năm trước đây khi phát hành số đặc biệt về TG thấy có đăng hình một bà già Tàu gầy ốm đang mệt nhọc đầy chiếc xe gôđang, kèm theo câu trả lời đặc phái viên tờ báo trên: «Tôi sung sướng vì đã được giải phóng, thoát khỏi những tập tục phong kiến gia đình và bếp núc».

Nơi đâu xa, ngay người phụ nữ miền Bắc cũng đã thoát khỏi cảnh kìm hãm trái buộc đe quán xuyến mọi công việc nặng nhọc thay thế cho phái nam đi vào giải phóng (!) miền Nam ruột thịt. Chả thế mà nhật báo Hà nội mới số ra 8-3-70 kỷ niệm Quốc tế phụ nữ trong mục «Chuyện chủ nhật» anh chàng mang tên là người Hà nội đã viết dưới cái tit Nữ Ông Thời Đại: «Năm sau một nữ văn sĩ Mỹ, tới thăm Hà Nội tiếp xúc với phu nữ thủ đô ta, đã phát biểu: «Chính quyền Giúp tuyên bố là sẽ đầy nước VN lối về thời kỳ đó đó. Nhưng được gặp cao bạn tôi lại thấy các bạn đang sống trong thế kỷ thứ 21». Nữ văn sĩ Mỹ không nịnh ta đâu (...) Nữ văn sĩ Mỹ ước tính rằng, phải từ năm 2000 trở đi họa may phụ nữ Mỹ và phụ nữ nhiều nơi trên thế giới mới được hưởng hạnh phúc như phụ nữ Việt Nam, hoàn toàn bình đẳng với nam giới, thuật sự làm chủ, làm

Giải thưởng Văn Chương của Tòng Thống và... NHỮNG HỒ XUÂN HƯƠNG CỦA MIỀN NAM HÔM NAY

TÔ ĐỘNG TÓ



chủ đời mình, làm chủ gia đình, làm chủ xã hội...»

Thôi chỉ cần biết tí tí cái quan niệm giải phóng phụ nữ của những người ở phía bên kia, rồi dẹp qua bên đê kịp đê cặp những chuyện thuộc thế giới chúng ta.

Thời xưa, Đông cũng như Tây cho rằng đàn bà nếu không bần thi cũng gần như 1 thứ nô lệ. Người ta đã chiếm đoạt, đã bắn, đã cho nhau đàn bà. Đàn ông là sở hữu chủ. Tân Thủy Hoàng có 300 cung nữ, tối đèn không biết vào phòng nào, phải nhớ những con đê kéo xe mình tra cho dù. Và bao nhiêu người đẹp đó đã bị chôn sống trước khi vua Tân nhảm mắt. Các quan thời trước cũng nhiều hẫu thiếp, bạn hữu đều chơi súng ống nào có thể tặng không. Đường Lê sai người thiếp Châu Long đi nuôi Lưu Bình là phát xuất từ quan niệm này. Ngay thường dân cũng coi đàn bà như thứ đồ vật có thể đổi khác, mua bán:

— Bảo rằng: Đi dạo lấy người đem về rước khách kiếm lời mà ăn...

— Con kia đã bán cho ta...
— Tú bà cùng Mã giám Sinh
Đi mua người ở Bắc kinh đưa về
— Thoát bùn về, thoát bùn đi..

(Kiều)

Bên Âu châu, thời Trung cổ đối với tầng lớp quý tộc thân phận người đàn bà cũng hầm hì không kém. Thường họ phải sống âm thầm, buồn bã trong các lâu đài lạnh lẽo để đợi thêu, cầu nguyện và ngóng chồng về. Nếu ngoại tình sẽ bị trừng trị rất gắt gao. Có giải thoại thuật lại rằng nhiều vị công hầu cũng như tiêu său giải muộn cho các vị nữ công hau. Và ở thế kỷ này cũng có 1 số nữ công hầu lỗi lạc và học thức đã thiết lập tại lâu đài mình những triều đình riêng biệt nơi đây thường có các nghệ sĩ, thi sĩ, cùng những vị công hau há trước trẻ tuổi hồn đầy thơ mộng đến tụ hội để làm thơ phú, ca hát hoặc dệt những mồi tình mờ mộng và lý tưởng. Sau đó lại còn bàn luận, mổ xẻ phân quyết những chuyện liên hệ, đến ái tình hay đặt tiêu chuẩn cho 1 cuộc tình duyên lý tưởng. Cái thứ tình cảm được gọi là ái tình mới thực sự ló mặt từ đấy, nghĩa là ngoài những thèm khát theo bản năng như trước kia, bây giờ lại chen lỏi cả những rung động e lệ, mờ mộng, ghen tuông.

Dần dần, người đàn bà được toàn lý Thiên chúa giáo bảo vệ và được trau dồi về trí thức nên đã thành đối tượng ưa mến, tôn thờ của các tay hiệp sĩ, các nhà quý tộc chứ không còn là vật để tranh

(Xem tiếp trang 49)

CHIẾN TRANH bước thêm một bước QUYẾT ĐỊNH



LÝ ĐẠI NGUYỄN

Sau hai ngày tết Tân Hợi, dân chúng miền địa đầu giời tuyểng ngữ ngang đứng nhìn hàng đoàn xe nhà binh rầm rộ chờ quân nhân vũ khí và đồ trang bị chiến tranh chạy trên con đường Lào Bảo tiến về phía Lào quốc. Người ta nghĩ rằng đó có thể là một cuộc đồ bộ Bắc Việt của đội VNCH.

Cùng ngay đó tại khu vực kế cận Saigon, những đoàn quân trú bị không lồ cũng được di chuyển cấp tốc ra Trung. Người ta nghĩ rằng có thể các tỉnh miền Trung lâm nguy như bồi tết Mậu Thân.

Tất cả đều chờ đợi, nhưng tình thế vẫn êm đềm, tết nhất vẫn tung bừng, tại Nam Việt không thấy một động tĩnh gì đáng kể. Chỉ sau đó ba ngày các băng thông tấn ngoại quốc mới phát giác được rằng, Liên quân Việt Mỹ, Thái, Căm bốt nhất loạt tiến đánh cộng quân tại hạ Lào. Hai chính phủ Việt Mỹ đều phong tỏa tin tức về nội vụ.

Mãi 6 ngày sau, hai chính phủ Việt Mỹ mới chịu mở lời công bố có 50.000 quân đội VNCH và đồng Minh đang có mặt tại vùng bắc Việt Nam Cộng Hòa và Căm Bốt để mở một cuộc hành quân vĩ đại nhất tại Đông Dương từ trước tới nay. Hãng Reuter còn tiên liệu chỉ trong vòng nay mai (5-6/2/71) quân đội Việt Nam sẽ tiến vào Lào.

Trong khi đó thì cộng quân mở những cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội của Hoàng gia Lào, thành phố Phalane của Lào bị Bắc Việt chiếm, thủ đô Luang Prabang đang nằm trong tầm trọng pháo của Cộng quân. Hầu như tất cả Lào quốc chỗ nào cũng bị tấn công dồn dập.

Chính phủ Pháp lo ngại: chính phủ dân sự của ông hoàng Trung lập Phouma tại Lào lâm nguy, và có thể một chế độ quân nhân sẽ cầm quyền tại xứ này.

Lãnh tụ Pathet Lào ông Hoàng Souphanouvong gửi khẩn điện cho ông Hoàng Trung lập Phouma yêu cầu chặn đứng hành động quân sự của Việt Mỹ

trên đất Lào. Trong khi đó ông Hoàng Phouma đã lên tiếng gián tiếp trả lời rằng, những gì xảy ra chung quanh đường mòn Hồ chí Minh là thuộc về Mỹ và Bắc Việt, vì chính phủ của ông đã không kiểm soát được từ lâu khu vực đó.

Thái lan đóng cửa biên giới Lào Thái để ngăn chặn một cuộc mở rộng chiến trận của Bắc Việt.

Trung cộng chính thức loan báo 700 triệu người Tàu sẵn sàng chiến đấu cho ba nước anh em để chống lại âm mưu gây chiến của Mỹ.

Trong khi đó tại Hoa thịnh đốn, các nghị sĩ chủ hòa lèn án gắt gao hành động mới tại Lào của chính phủ Nixon, nhưng chính phủ vẫn phát lệnh, đề toàn quyền cho bộ tư lệnh Mỹ tại Saigon điều động chiến cuộc, và không quên công bố lịch trình rút quân Mỹ ra khỏi Việt nam trong những tháng tới.

Tất cả thế giới một lần nữa lại phản ứng về việc Mỹ có hành động mở rộng chiến tranh tại Đông Dương, như lần Mỹ đem quân vào Căm bốt.

Nhưng đối với Mỹ lần này tình vi hơn, nghĩa là chỉ sắm vai yểm trợ còn chủ lực để đỡ lên vai quân đội VNCH. Đối với quốc hội Mỹ, thì chính phủ chỉ bị hạn chế không được mang quân vào Căm bốt, chứ chưa có việc hạn chế mang quân vào Lào hoặc Bắc Việt, nên mặc sức Tổng thống Nixon thấy làm gì được trong chiến cuộc thì cứ làm. Đây cũng là một bài học cho quốc hội Mỹ, và cũng là điều mà chúng ta phải suy nghĩ.

Mặt trận Lào phải chăng là một trận quyết định trong chiến cuộc VN?

Sở dĩ CS nuôi dưỡng nỗi cuộc chiến tranh tại VN đến ngày này là do hai đường tiếp tế 1—đường mòn Hồ chí Minh xuyên dọc lãnh thổ Lào. 2—đường biển qua hải cảng Sihanoukville.

Khi chiến tranh Căm-bốt bùng ra, cửa bờ Sihanoukville bị phong tỏa, đường biển của cộng sản hoàn toàn bế tắc, chiến tranh tại Nam VN do cộng sản điều động yếu dần, tất cả sào huyệt của cộng sản trên đất Căm-bốt bị mất an toàn, chiến tranh đại quy mô xa lìa lãnh thổ VNCH, chiến tranh dữ dội đều tập trung trên đất Căm-bốt, và hậu cứ của cuộc chiến này đối với Cộng sản là hạ Lào nơi ngã ba của Việt-Miền-Lào, đầu con đường mòn Hồ chí Minh.

Thế nên dù ngày thơ mộng các nhà quân sự cũng hiểu được rằng: cuộc chiến thắng của quân Việt Đồng Minh đối với cộng sản phải là một hành động tiến sâu vào lãnh thổ Lào, phá vỡ an toàn khu của CS, đồng thời bit chặt đường mòn Hồ chí Minh, ngõ tiếp tế còn lại của BV vào chiến trường miền Nam và Cam-bốt.

Điều đó đã đến, đến đúng vào sau thời gian bùn chiến tết Tân Hợi của Việt Nam. Chẳng trách gì Tổng thống Thiệu đã đầy vẻ lạc quan về một thử chiến thắng quân sự khi ông ngỏ lời cùng đồng bào nhân dịp tết đó không có gì đáng nói hoặc đáng trách vì ông vốn là một quân nhân.

Đành rằng nếu quân Việt và đồng minh bí kín được đường mòn Hồ chí Minh, kiểm soát được vùng hạ Lào thì hiển nhiên chiến tranh quân sự của Cộng sản tại miền Nam này không thể giữ mực như mấy năm qua,

Nhưng mặt khác, chúng ta cũng đừng quên rằng cộng sản vẫn mơ ước một sự kết thúc chiến cuộc Việt Nam hiện nay như đã kết thúc chiến cuộc Việt Pháp bằng một trận Điện biên phủ hồi 1954.

Mà đến nay sự thật thì mơ ước của họ đã đến với họ, có nghĩa là một thứ Điện biên Phủ mới đã được dựng trên đất Lào, ngay đầu đường mòn Hồ chí Minh. Họ không muốn chấp nhận cũng không được, vì nếu họ để mất con đường chiến lược này, có nghĩa là họ sẽ trắng tay tại Nam Việt Nam, Căm bốt và cả Lào quốc, đồng thời Bắc Việt cũng bị vây hãm nữa.

Ước gì được này, nhưng có điều đáng nói nếu đồng minh Mỹ không giữa đường phản bội Việt Nam Cộng Hòa thì thứ Điện biên phủ này sẽ rất khác với Điện biên phủ 1954, vì chắc chắn kết quả sẽ ngược lại, nếu không có sự can thiệp trực tiếp của Trung Cộng. Mà nếu Trung cộng trực tiếp can thiệp vào thì tình hình toàn thế giới sẽ đổi mới, có nghĩa là một cuộc đại chiến không tránh khỏi.

Từ trước tới nay, đã nhiều lần Trung Cộng bị khêu khích mà rút cục Trung Cộng chỉ to mồm chứ không nhảy vào vòng chiến. Vậy chắc chắn rồi đây Bắc Việt cũng phải gánh chịu một mình với chiến cuộc tại hạ Lào. Gánh chịu một mình có nghĩa là phải thảm bại.

Sự thảm bại đó có thể trót lọt như sau: Tất cả các cảnh quân Bắc Việt đang hiện diện tại Căm bốt và Nam Việt phải tập trung về giải vây cho đường mòn Hồ chí Minh, nơi đó vị trí của quân Việt đồng minh đã được thiết lập, trong thời gian đầu với khí thế liều chết để giải cứu đường mòn,

có thể liên quân Việt Mỹ phải nhiều tháng lui vào thế thủ, để cho không quân can thiệp cầm chừng. Điều này đã hơn một lần Mỹ thử thách tại Khe Sanh. Nhưng rồi đến một lúc nào đó toàn thể quân Việt Đồng Minh sẽ được trục thăng cõng đi lè lại chiến địa chỉ toàn quân Bắc Việt, hẳn nhiên những sinh mạng đó làm mồi ngon cho 852 rồi.

Như vậy trên danh nghĩa Việt Đồng Minh bị thất trận, nhưng trong thực tế thì toàn thể cảnh quân viễn chinh của Bắc Việt đều được tử thiền ghi danh. Chiến tranh VN như vậy sẽ được kết thúc bằng một nấm mồ tập thể vĩ đại của binh sĩ BV.

Trước viễn tượng đó, chúng tôi thật đau lòng thương cho những người Việt bạc phunu. Chúng tôi kêu gọi những người đang nỗ lực mang thời cuộc cả bên này lẫn bên kia, hãy thức tỉnh để cứu lấy một số thanh niên vô tội đã bị lừa dối vào chiến tranh quá lâu ngày rồi. Chúng tôi biết nếu tình thế kết thúc như vậy thì chúng tôi là kẻ chiến thang, vì chúng tôi trước sau vẫn là kẻ đối đầu với chế độ xã hội chủ nghĩa Duy vật. Nhưng là con người và là người Việt chúng tôi muốn sự kết thúc chiến cuộc phải khác hơn, có nghĩa là phải được mang ý nghĩa của sự phản tình trong tư tưởng, sự thất thế của đối phương trong chính trị, sự tự cách mạng và lòng mạnh của dân chúng miền Nam để thắng cộng trên mọi mặt nhất là tinh thần và tổ chức.

Kết thúc cuộc chiến bằng quân sự chưa phải là chiến thắng cuối cùng

Qua sự trình bày ở trên, chúng tôi chắc giờ lãnh đạo miền Bắc không thể ngày thơ để đi tìm 1 chiến thắng quân sự trong chiến cuộc Việt Nam, sở dĩ họ phải đi vào thế kẹt biết mà không tránh được là vì Nga Tàu đang dùng họ làm tấm bia để thực hiện những âm mưu khác. Quả tình Bắc Việt đã đuổi sút không thể tiếp tục nuôi dưỡng cuộc chiến tranh Đông Dương này được nữa, nhất là từ khi chiến tranh mở rộng tại Căm bốt.

Thế nên, tại Nam Việt, Cộng sản miền Bắc đã thay đổi hẳn chiến thuật, họ không còn dùng đại đơn vị để tấn công nữa, mà họ dùng chiến thuật tấn công Đặc Công, trận mò đầu thuộc vùng Cử Chi Tây Ninh, trong trận này chiến thuật của họ tỏ ra thắng lợi.

Như thế có nghĩa dù Việt Mỹ có thắng trận tại Lào vào cuối năm nay thì chúng ta tại Nam Việt vẫn phải tiếp tục chịu đựng với một cuộc chiến tranh Đặc Công dài dài. Để đối phó với tình trạng đó, Mỹ Việt đã quyết tâm tận dụng cảnh sát để diệt đặc công. Cảnh sát được nâng lên hàng chiến đấu, đồng thời được đào tạo kỹ lưỡng lại, chuyên viên người Anh Quốc đã được tổng thống Mỹ nhờ tới Saigon để lo về vấn đề này.

Chúng tôi không ngờ khả năng của người Anh trong lãnh vực cảnh sát, nhưng chúng tôi chỉ lưu ý rằng, hoàn cảnh của Việt Nam là một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, một mình cảnh sát dù có tài

(Xem tiếp trang 48)



CĂN CỨ VÀO TIÊU CHUẨN NÀO, ban giám khảo đã chọn TÁC PHẨM TRÚNG GIẢI?

HOÀNG NGỌC PHAN phỏng vấn

Khi trao giải thưởng cho các nữ văn sĩ trúng giải, Tổng Thống Thiệu đã vui vẻ khen: « Các cô năm nay le quá hé ». Một cuộc chạy đua vô cùng sôi nổi đã xảy ra giữa ba nữ văn sĩ vừa đoạt giải và gần năm chục nam văn sĩ khác có tác phẩm dự thi. Cuộc chạy đua đã được đặt dưới sự kiểm soát và quyền phèi điểm của một hội đồng giám khảo gồm năm người trong đó nhà văn Mai Thảo làm chủ tịch. Bốn người khác trong hội đồng là các nhà văn Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Mạnh Côn, Nguyễn Sỹ Tế và Võ Phiến. Một sự tréo cẳng ngỗng lý thú đã xảy ra là cả ba nữ văn sĩ trúng giải, không có ai người Bắc, trong khi đó ba người trong thành phần giám khảo kề trên lại là dân Bắc Kỳ.

Làm thế nào hội đồng giám khảo thuộc bộ môn Văn này đã chọn ba tác phẩm xuất sắc nhất của ba nữ văn sĩ Túy Hồng, Thụy Vũ và Nhã Ca? Nhận xét của họ đối với giải thưởng văn học nghệ thuật đã lập ra từ hai năm nay? Họ đã gặp phải những khó khăn gì trong khi hành xử quyền giám khảo?

Những cái bê bối

Theo sự nhận xét chung của các vị giám khảo mà phóng viên Đời đã tiếp xúc được thì ban tổ chức giải Văn Học Nghệ Thuật năm nay, cũng như năm ngoái, đã có vài cái sự suất đáng kể. Một vị giám khảo cao tuổi, có chân trong Hội Đồng văn hóa giáo dục trước câu hỏi tại sao giải thưởng VHNT này không có tiếng vang cho lắm đã bức túc thốt lên: « Tại chính phủ hết trời ».

Ông tiết lộ: « Năm nào cũng vậy, ban tổ chức giải thưởng VHNT cũng chờ nước tôi chán mới thấy. Lẽ ra thì ban tổ chức phải quảng cáo giải này ngay từ đầu năm, để lôi kéo sự chú ý của các văn nghệ sĩ và cho họ có rộng thi giờ sửa soạn tham dự. Nhưng thay vì làm thế, ban tổ chức để tôi gần cuối năm, trước ngày phát giải thưởng vài ba tháng mới chạy tới tấp lo việc quang

cáo và tìm người chấm. Kết quả là tất cả mọi người kề dự thi tại ban giám khảo, ai cũng hốc hác,

Hốc hác là phải. Vị giám khảo nọ kêu lại: *« Tôi cử tướng tượng voi gần 60 tác phẩm dự thi mà ban giám khảo chúng tôi có một thời hạn chưa đầy ba tháng để tuyển chọn. Để thế các tác phẩm này lại còn phải chuyền tay nữa chứ. Nhiều khi vị giám khảo này vừa chấm xong được mười cuốn, ông lại phải đi tìm những vị giám khảo khác để trao đổi những tác phẩm này lấy những tác phẩm khác chưa chấm. Bởi vậy nhiều khi mặc dù vẫn chọn lựa giữa ba tác phẩm có giá trị ngang nhau nhưng vị giám khảo lại không có sẵn cả hai tác phẩm để cân nhắc đổi chiếu lẩn nữa. Nên ông đánh chấm theo ký ức*

Vị giám khảo trên chép miệng: *« Vì thế, cái khó số nhất của tôi khi chấm giải là... ít thi giờ qua. Theo tôi nghĩ, muốn thẩm lượng giá trị một tác phẩm thật kỹ lưỡng, có lẽ phải cần 6 tháng mìn dù. Đáng nay chúng tôi chỉ có khoảng 2 tháng. Để đọc ngol 60 tác phẩm chuyền tay nhau. Riêng là nhiều khi đã phải thức suốt đêm mới đủ tài giờ đọc hết những tác phẩm gửi tôi dự thi.*

Cuối cùng vị giám khảo đã nêu lên một thắc mắc: *Tại sao ban tổ chức không quảng cáo thật sớm từ ngay từ lúc này đi nhỉ? Ngoài ra, tại sao ban tổ chức lại không buộc các tác giả dự thi phải đánh máy bài thảo của họ thành 5 bản để có thể phân phối tới mọi giám khảo một cuốn, giúp họ đỡ phải mất thời gian khi trao đổi các tác phẩm đã đọc xong cho nhau?*

Những nỗi khổ tâm của ban giám khảo?

Ngoài khó khăn thi giờ, tuyên chua il ỏi, ban giám khảo thuộc bộ môn Văn năm nay cũng gặp rất nhiều nỗi khổ tâm mà họ bắt buộc phải chịu qua khi hoàn thành nhiệm vụ. Một trong những khó khăn này là ý kiến bất đồng. Một vị giám khảo kêu lại: *« Ngay trong buổi họp đầu tiên, các vị giám khảo đã không ai thỏa thuận được với nhau điều*

gi cả. Người thi muốn chấm theo tiêu chuẩn này. Người thi muốn theo tiêu chuẩn kia. Chỉ việc cho điểm căn cứ theo nghệ thuật và nội dung của tác phẩm, các vị giám khảo cũng đã cãi nhau cả ngày trời mà vẫn chưa xong. Cuối cùng danh phái đi đến chỗ biếu quyết, lấy ý kiến theo đa số.

Sau khi đã tạm thỏa thuận về tiêu chuẩn chấm, các vị trong hội đồng giám khảo còn gặp phải một lùi những khó khăn khác phát xuất từ dư luận báo chí bên ngoài và từ những văn sĩ gửi tác phẩm tới dự giải. Vai vị trong ban giám khảo đã rất khổ tâm vì chưa công bố kết quả, các vị đã bị dư luận gán cho là thiêu vị, bệnh già nhà, hoặc chấm giải theo một mệnh lệnh kín nào. Nhưng đây thực ra không phải là nỗi khổ tâm lớn lao, vì bất kỳ giải thưởng nào dù trong nước hay ngoài nước ban giám khảo cũng bắt gặp những luồng dư luận như vậy.

Khổ tâm hơn cả đối với những người trong thành phần giám khảo là việc họ phải chấm những tác phẩm của vài nhà văn có tên tuổi và cũng đã đóng góp ít nhiều cho nền văn học nước nhà! Đôi với những người này nếu tác phẩm của họ bị gạt ra ngoài không được chấm thì cũng có chỗ bắt nhẫn. Nếu chấm cho họ đoạt giải thì lương tâm của mình cũng chưa hẳn đã yên ổn, vì có thể còn có nhiều tác phẩm của các nhà văn khác, chưa nổi danh nhưng xuất sắc hơn nhiều. Do đó đã có lời thú nhận của một vị giám khảo: *« Nhiều khi tôi phải cố tình giả bộ quên đi không đọc tên tuổi người dự giải ghi trong những tác phẩm tôi đang chấm nữa. Vì tôi sợ sẽ bị ám ảnh bởi uy tín ngoại đời, quá lớn của người ấy, sẽ làm tôi hoảng, dâm ra có những nhận xét lệch lạc. Một vị giám khảo khác đã nêu ra một thí dụ cụ thể để giải thích thêm cái nỗi khổ tâm này: Chẳng hạn bây giờ nhà văn Chu Tử cũng gửi tác phẩm tới dự thi. Với tiếng tăm khá lớn của ông trong quá khứ và với công lao đã đóng góp được cho nền văn chương nước nhà một khuyễn hướng tiêu tinh lanh mạn moi qua cuốn Yêu, chẳng nhẽ chúng tôi lại loại nhà văn Chu Tử ra khỏi danh sách những người trúng giải? Vậy chắc chắn là phải để cho trúng giải rồi. Nhưng làm thế chúng tôi lại tự đặt mình vào thế kẹt với những nhà văn trẻ, mới nổi khác. Đó là chưa kể đến việc các anh em văn nghệ sĩ vốn là những người kiêu ngạo, khó tính. Các anh em chắc chắn sẽ tự ái rất nhiều, dù được trúng giải nhưng lại bị xếp vào hạng thứ hai hay hạng thứ ba. Trúng giải mà còn phải phân thứ tư, đó cũng là một nỗi khổ tâm của ban giám khảo. Làm thế nào để phân đoạn đúng được khi phân thứ hạng cho một Túy Hồng, Thụy Vũ và Nhã Ca? Vậy nên đẹp mấy giải nhì, ba, cộng thêm những số tiền thưởng này để dồn vào một giải nhất. Cuộc thi như vậy rất có thể hấp dẫn và dễ làm chúng tôi khổ tâm hơn.*

Trong giải thưởng bộ môn Văn năm nay, ba tác phẩm của Túy Hồng, Nhã Ca và Thụy Vũ đều đã được cả 5 vị trong ban giám khảo đồng ý chọn. Và để phân ngòi thứ, các vị giám khảo, cuối cùng đã phải đi tới chỗ biếu quyết. Một vị giám khảo tiết lộ với nhà báo rằng: *« Đã có khoảng chừng hơn một chục tác phẩm được nhắc nhở trong phần chung kết. Cuộc chọn lựa đó diễn ra vô cùng sôi nổi vì giám khảo nào cũng muốn bình vực lập trường của mình đối với tác phẩm do mình chọn.*

TÚY HỒNG

các người trong ban giám khảo thi giải văn học nghệ thuật qua bộ môn Văn năm nay đã được chấm như sau: Đọc xong hết tất cả các tác phẩm rồi, mọi người trong ban giám khảo sẽ chọn lấy chừng năm tác phẩm đáng chú ý hơn hết để giới thiệu với anh em. Sau khi giới thiệu xong, hội đồng giám khảo sẽ đem so sánh. Nếu đa số ý kiến của các giám khảo giống nhau, tác phẩm đó sẽ được chọn để vào chung kết.

Trong giải thưởng bộ môn Văn năm nay, ba tác phẩm của Túy Hồng, Nhã Ca và Thụy Vũ đều đã được cả 5 vị trong ban giám khảo đồng ý chọn. Và để phân ngòi thứ, các vị giám khảo, cuối cùng đã phải đi tới chỗ biếu quyết. Một vị giám khảo tiết lộ với nhà báo rằng: *« Đã có khoảng chừng hơn một chục tác phẩm được nhắc nhở trong phần chung kết. Cuộc chọn lựa đó diễn ra vô cùng sôi nổi vì giám khảo nào cũng muốn bình vực lập trường của mình đối với tác phẩm do mình chọn.*



NHÃ CA

Sau nhiều cuộc tranh luận gay go ban giám khảo cuối cùng đành phải dùng đến biện pháp tối hậu là biểu quyết.

Dùng là âm thịnh dương suy

Khi được hỏi về cảm tưởng khi hay tin ca giải thưởng thuộc bộ môn Văn năm nay đều lọt vào tay phái yếu, một vị giám khảo đã lắc đầu, mỉm cười: Lúc đó tôi buồn cười quá anh ấy vì nghĩ rằng đúng là âm thịnh dương suy.

Nói là âm thịnh dương suy không có nghĩa là mấy ông văn sĩ đã thua sút các bà văn sĩ đâu nhé. Vì giám khảo họ đã vội cải chính như thế khi người phỏng vấn suy luận bốn chữ «âm thịnh dương suy» là mấy bà mấy cô ở VN phải chàng hiện đã viết văn hay hơn mấy ông? Ông nhận định: Có rất nhiều ông văn sĩ tên tuổi ở VN đã không tham gia giải thưởng này. Có ông tham gia nhưng chẳng hiểu tại sao tác phẩm gửi dự thi năm nay của họ lại hơi bết, thua cả những tác phẩm cũ đã xuất bản, hiện đang bày bán sòn ở ngoài chợ. Điều này làm cho ban giám khảo đánh thở dài tiếc rẽ cho vài ông nhà văn tên tuổi đó vậy.

Các nữ văn sĩ vừa trúng giải có xứng đáng lãnh nhận vinh dự đó chăng? Một vị giám khảo gốc Trung đã trả lời: «Rất xứng đáng, it ra là đối với những tác phẩm đã gửi tới ban tổ chức để dự thi giải thưởng VHNT năm 1970». Vì giám khảo này cũng đã khẳng định trả lời không hề có áp lực nào cả như dư luận bên ngoài đồn đãi trong việc lựa chọn ba nữ văn sĩ này. Tùy Hồng với nội dung tác phẩm «Những sợi sắc không» đi sát với thời sự trong một khoảng thời gian đang có nhiều biến động chính trị như tranh đấu xuống đường, đã vạch cho độc giả thấy được những cái day dứt, băn khoăn của một từng lớp tri thức tiêu tư sản nào đó ở thành thị, trước những biến động trong nước bằng một bút pháp có thể gọi là «tài hoa». Nhờ vậy bà được chấm nhất. Nhã Ca được chọn cũng vì tác phẩm của bà đã phản ánh được thực trạng của đất nước trong biến cố Tết Mậu Thân bằng một cách

pháp sồi nồi. Riêng trường hợp của Thuy Vũ khá đặc biệt. Mặc dù tác phẩm của Thuy Vũ không có sát với thời sự như hai tác phẩm kia nhưng tru đề của Thuy Vũ là bà đã diễn tả rất sống động với một bút pháp cổ điển» những sinh hoạt thường nhật của một giai cấp trưởng giả giàu sang nhưng đã bị thời ở miền Nam thời Pháp thuộc.

Giải văn học nghệ thuật sẽ đi về đâu?

Cũng giống như các nữ văn sĩ mà nhóm phóng viên báo Đời đã phỏng vấn trong số chủ đề này, dù số các giám khảo thuộc bộ môn văn của giải VHNT đã có một cái nhìn không mấy thiện cảm về giải thưởng này. Một vị đã từng được giải thưởng văn chương toàn quốc thời Đệ Nhất Cộng Hòa đã phát biểu ý kiến: Giải thưởng VHNT của Tổng thống Thiệu không có dụng ý nào rõ rệt hết. Trong khi các giải thưởng tương tự ở ngoại quốc như Nobel Goncourt đều có những mục đích rõ ràng. Hoặc là giải thưởng nhằm xác nhận giá trị toàn bộ sự nghiệp nghệ thuật của những nhà văn đã có uy tín (Nobel). Hoặc giải thưởng nhằm khám phá một nhà tài mới như giải Goncourt ở Pháp.

Bởi không có dụng ý rõ rệt nên nhiều vị giám khảo hiện đã nhận định giải VHNT hiện đang ở trong ngõ cụt, không có lối thoát. Nhiều nhà văn tên tuổi đã không chịu tham dự. Một phần có lẽ họ khinh bao giám khảo chưa xứng đáng. Một phần họ sợ không được trúng giải nếu tham dự. Do đó giải VHNT từ 2 năm nay, chỉ qui tụ được một số rất ít những khuôn mặt văn nghệ có kích thước vừa phải, chủ kháng quá lớn, đã có tên tuổi lâu hàng chục năm.

Có cách nào để cứu vãn tình thế sa lầy này không? Một vị giám khảo khôi hài góp ý kiến: Hãy giờ chỉ còn cách ban tổ chức quảng cáo thật rầm rộ ngay từ đầu năm, rồi tăng số tiền thưởng mỗi giải lên thật lớn. Lúc đó may ra các nhà văn, dù không thích tham dự, nhưng bị hấp dẫn vì quang cáo và món tiền thưởng, rất có thể sẽ nhập cuộc, nhảy vào dự giải.



NGUYỄN THỊ THUÝ VŨ

CHÍNH TRƯỜNG

«Cảm giác gì khi thấy Tết đến? — Một sáng nào ngủ dậy tự nhiên thấy xuất hiện một nếp nhăn trên trán là Tết đã về». Ý nghĩ của Khánh Ly có lẽ là duy nhất còn lại trong mấy tờ Xuân mà tôi đã đọc. Có một cái gì nào nè trong câu nói cũng như bức họa thời gian là một màu tím của Đoàn Phú Tứ. Mùa thời gian không xanh. Mùa thời gian tím ngắn. Trong cái buồn tẻ của một cái Tết mà không có mùa Xuân, tôi bỗng thấy thật là xác đáng khi coi đời như cuộc hí trường.

Trong cuộc hí trường rộng lớn đó, ngoài kịch nghệ có lẽ không một lãnh vực nào thể hiện đầy đủ kịch tính bằng chính trị, Chính trường không khác gì kịch trường. Cũng có nhân vật các vai phụ đang diễn xuất (en acte) và những khán giả. Cũng có sự hiện diện (présence) và hiện tại (présent). Có một sân khấu và một hậu trường. Một sopran giả và một vở tuồng. Chi tiết hơn nữa, cũng có người nharc tuồng, người kéo màn. Có cả những vé mà người dân phải mua để xem những nhân vật diễn xuất, những biên lai thuế và tờ khai thuế!

Kịch trường và chính trường đều có những biến cố, những xuất (noeuds), những khung hoàng: nhưng tàn nhẫn hơn cả là bản chất của kịch và chính trị! triết tự chữ kịch có chữ «hổ» trên chữ «thú» (con heo). Kịch và chính trị cùng nhắm tạo những mâu thuẫn, tranh chấp, những xâu xé. Hình ảnh «hổ» và «heo» trong chữ «kịch» cũng giống như chó sói và con chiên của tây phương. Trong chính trị câu «homo homini lupus» thật là thảm thía. Dĩ nhiên, homo đây là những «homo politicus».

Như đã nói, đặc tính của kịch là hiện tại, — biểu lộ qua thời sự hay lớn hơn nữa là thời cuộc. Trên sân khấu chính trị hiện tại, một điều đáng phàn nàn là thiếu hẳn những nhân vật nghiêm chỉnh. Có chăng là những Tùng Lâm, Phi Lão trên sân khấu ấy chỉ thấy toàn là hài kịch, một đôi khi bi kịch và thiếu vắng những anh hùng ca. Cho nên về phía dân chúng chỉ đáp lại bằng những nụ cười, nói theo các nhà Văn bút, là những nụ cười u mặc. Xét riêng về khía cạnh này, có thể định nghĩa nền dân chủ của chúng ta bằng những nụ cười.

Ý thức chính trị nơi dân chúng là gì? Theo tôi, có thể do lưỡng ý thức này bằng thời gian khám phá ra kịch tính trong mỗi biến cố thời sự to nhỏ. Nếu đa số chúng hay cười khi đọc báo, phải coi dân tộc đó đã trưởng thành về phương diện chính trị. Như trước Tết, một công điện của Thủ phủ gửi ra cho các công sở nghỉ

DÒNG ĐỜI

bắc cầu buồn sáng thứ bảy 30-1-71. Lê nghị bắc cầu, cũng như việc tặng tiền Tết là những biện pháp chứng tỏ lòng ưu ái của nhà nước đối với công chức, thường xảy ra vào những năm có bầu cử tổng thống. Những chỉ 2 ngày sau, trong Phủ Lai hắp tấp nập một công điện hỏa tốc báo tin bức công điện trước đã bịneau tung, công chức vẫn phải đi làm sang thứ bảy 30-1.

Lý do chính phủ phải đưa ra quyết định khẩn cấp đó đã được tờ lịch Tam Tông Miếu giải thích rõ: mồng 4 Tết tối ngày. Còn mồng 6 Tết là ngày sát chót. Chính phủ lo lắng cho đời sống quân, công, không muốn giới này bắt đầu công việc vào một ngày xấu. Theo sự suy diễn riêng, sang năm rất có thể Bộ Thông Tin và Tam Tông Miếu sẽ hợp tác in một cuốn lịch chung. Và «chiêm tinh già» Huỳnh Liên có nhiều hy vọng được cử làm Cố vấn về Chính trị và văn hóa thay cho ông Trần Văn Án được về hưu trí.

Bức công điện của nhà nước đã tự nói lên được nhiều chân lý quý giá. Trước hết, sự tiên liệu trong câu «Gouverner c'est prévoir» từ nay sẽ căn cứ theo tướng số, tử vi, mà không cần lường trước các phản ứng hay hậu quả cho lối thôi. Các quan cai trị từ nay muốn chắc ăn, trước khi khi quyết định việc gì nên nhờ các nhà tướng số. Nên chính trị VN từ nay sẽ được quyết định trong các ngõ hèm tối tăm. Nói khác đi, các vị đó sẽ khiêm tốn từ bỏ lòng tự tin, biếu lô rô ràng một tinh thần lệ thuộc, lệ thuộc vào thần quyền là lịch Tam Tông Miếu và vào thần quyền là người bạn đồng minh.

Hậu quả của tinh thần nói trên thật là thảm khốc: dân chúng không được coi là đối tượng của người lãnh đạo nữa. Có lẽ cũng vì thế, tổng thống Thiệu mới long trọng tuyên bố trong bức thông điệp chúc Tết: «Dân có thể ngày thơ bi lường gạt. Tổng thống không lường gạt dân. Nhờ lịch Tam Tông Miếu, tổng thống trở thành vị Giáo hoàng của miền Nam, không thể sai lầm được (infallible).

Cho nên mồng 6 Tết không những là một ngày «sát chót» mà còn là «sát dân chủ». Đó cũng là vở bi hài kịch đầu Xuân...

ĐỘC THỦ



KHA TRẦN ÁC

Giải thưởng văn học nghệ thuật Cút

Cách đây mấy tháng, trong bài Đạo Cút, Đầu Gối đã kêu gọi anh em trong nhóm Hà thúc Nhơn thành lập hợp tác xã nuôi cút, để chống tham nhũng. Hợp tác xã nuôi cút của nhóm Hà thúc Nhơn đã thành công mỹ mãn, kiểm được bạc tỷ vì phong trào nuôi cút lúc này bành trướng kinh khủng, một cái trứng cút bán 300 đồng, một cặp chim cút sấp đẻ 9 ngàn đồng. Hợp tác xã cút của nhóm HTN hiện có hai ngàn chim cút mỗi ngày để được trên một ngàn trứng, bán được khoảng 400 ngàn đồng vị chí mỗi tháng lời 12 triệu. Cứ cái đà này, thì chỉ trong sáu tháng nữa, anh em nhóm Hà thúc Nhơn đều thành tỷ phú. Nhóm dự định trích tiền lời, thành lập giải thưởng văn học nghệ thuật 100 triệu đồng, cấp học bổng cho học sinh nghèo 100 triệu đồng và bỏ ra 200 triệu đồng xuất bản một nhật báo, cơ quan tranh đấu của nhóm.

Đặc biệt là Đầu Gối có một số trứng cút trắng, bạn đọc nào cần ấp trứng cút trắng, Đầu Gối bán rẻ cho, thử trứng cút này qui lâm.

Tiến bộ

Năm mới năm me, cái gì cũng mới me, tiến bộ. Tiến bộ nhất là làng báo.

Tiến bộ đầu tiên là báo chí đã thực sự khởi công với lề đặt viền gạch đầu tiên có Tổng thống Phu nhân chủ tọa, ký số vàng, tặng làng báo chí 1 triệu đồng. Không những có Tổng thống Phu nhân mà còn đồng đủ các phu nhân khác, phu nhân ông Tổng trưởng Thông tin,

ký một sắc lệnh vi hiến, vi pháp có tính cách trói buộc báo chí, Cái tin ông lái pháo Trần hồn Quỳnh kiệu Th. T. Khiêm làm Đầu Gối không biết nên khóc, hay nên cười. Kiệu là phải nhưng tại sao, cả làng báo không ai kiện, lại để cho cái ông lái pháo, cần không được một chữ, cái ông làm báo tiêu biểu cho thời đại «chỗ nhảy bàn đạp» này, đứng ra kiện?

Đối, họa

Trong giai phẩm Xuân Tân Hợi của báo Đời có bài đại luận về «Lá Đao», một công trình khảo cứu tập thể của sáu người là Thiện Cẩn, Kha Trần Ác, Hà thượng Nhân Tè Đè, Đạo Cấy, Cò Chi, giáo chủ đạo «cầy». Bài này đã gây sốt nói trong dư luận các triết gia, học giả. Học giả Nguyễn Hữu Dung viết về tò soạn mấy giọng nhận định như sau :

«Sáu ông nghiên cứu cái lá đã dã sâu rộn. Cái lá đa côn được ví như một cái suối thường róc rách thân phận cô đơn. Vì thế, mấy chục năm trước, đã có một vế đối, ta quên mất vế dưới, nhờ các ông sun tắm hoặc «đối» dùm :

«Sông Tương sâu có một gang mà nước loạn sóng cồn, khách kim cõi sao không lắp lại...»

Về cái tài ngâm vịnh, đối họa Đầu Gối dĩ nhiên mù tịt. Vậy nhờ Hà chưởng môn và các văn nhân mặc khách đổi dùm vế đối của họ già Nguyễn Hữu Dung.

Ngoài ra, trên tờ báo «Tiến bộ» Đầu Gối được đọc bài thơ xuân của ông Tổng trưởng Tài chính Nguyễn Bich Huệ, tặng nhật báo «Tiến Bộ», kỷ niệm xuân Tân Hợi,

Một ông Tổng trưởng tài chánh mẫn thơ, là điềm lành, làm hòa bình đến đít rồi, lành như đòn voi ở Phan Rang, ngày tết qua về thôn xóm thăm đồng non. Vậy Đầu Gối xin phép ông Tổng Trưởng thi sĩ, trích đăng bài thơ của ông, và yêu cầu các thi nhân mặc khách họa dùm, âu cũng là một lối giải trí lành mạnh, để quên «song hành», kiệm ức :

Thư xuân của ông Tổng trưởng Tài chánh tặng nhật báo «Tiến Bộ» kỷ niệm xuân Tân Hợi

Thân tặng «Chiến sĩ» Chi khu Sơn Hòa và Đại đội 2/53 Địa Phương Quân (Phú Yên) nhân dịp ông Tổng trưởng Tài chánh viếng thăm ngày mùng 2 — Tết Tân Hợi

Chúc các bạn hăng say chiến đấu
luy vợ con yêu dấu quê nhà
Xuân này tạm phải cách xa
Xuân sau thắng lợi thì ta trở về
Ta trở về để huề vui vẻ

Mẹ cha già, con trẻ lưu lo
Bao giờ đất nước tự do
Đồng bào áo ấm, cơm no hòa bình
lời lúc đó hoàn thành nhiệm vụ
Các bạn về đoàn tụ mừng Xuân
Để rằng vì nước, vì dân
Dĩ nhiên các bạn tình thần phải
cao

TỔNG TRƯỞNG TÀI CHÁNH

Riêng Đầu Gối hứa với các bạn, Đầu Gối sẽ tới thăm ông Tổng Trưởng Huệ xin ông một chút tiền, đặt giải thưởng, ai đối được vế đối của ông Dung và họa thật xuất sắc bài thơ của ông Tổng Trưởng sẽ lĩnh giải.

Ấn cơm mới nói chuyện cũ
Năm mới, Đầu Gối nhận được
hai dười dây của Quét Sĩ, xin đăng
thi nguyên văn để rộng đường dư luận:

Dám cháy cuối năm tại Cầu Muối

Trưa ngày 20 tết : dám cháy Cầu Muối. Dám cháy lớn lắm. Phải hai trại thắng Mỹ đi đi về về hai lần
Mày bợt chữa cháy mệt dập tắt
Trại thắng Mỹ hạ cánh ngay
gần đây, lấy nước ngay đấy hỏa vào
vợt rồi phun chữa tận tinh.

NGƯỜI DÂN 1 : Ủa, sao chỉ thấy có hải quân Mỹ đem trực thăng tới cứu hỏa. Còn xe cứu hỏa đã thành minh đâu?

NGƯỜI DÂN 2 : Một xe thi kêu hết nước rồi, còn một vài thi dòng nước mong manh như đứa trẻ tè...

NGƯỜI DÂN 3 : (Vẽ vè ngón tay trả làm điệu bộ đếm tiền) : Ba chục ngàn chịu không, bốn chục ngàn chịu không vv và vv. Báo chí đã nói hoài, chửi hoài đấy, nhưng nước đồ lá khoai thôi.

NGƯỜI DÂN 4 : Các ông tinh, hãy tự hỏi xem làm sao ngay thời thực dân Pháp, họ khát muối tanh lòng mà hề có ngọn lửa bốc lên họ vẫn chưa lửa tận tinh còn mình ngày nay thì khổn nạn đến như thế (làm điệu tay vẽ vè đếm tiền).

NGƯỜI DÂN 5 : Chán lắm các ông ơi, dột từ nóc dột xuống nói làm chó gì!

oo

Các vị cầm đầu là bộ óc của miền Nam tự do, các vị nghệ sỹ cao cõi nhân văn thường nói: «cứu bệnh như cứu hỏa». Bất cứ cái gì cấp bách đều được vi như cứu hỏa. Huống chi là đám cháy thực sự, đám cháy lớn như đám cháy Cầu Muối trưa ngày 28 Tết.

Một phủ lửa phừng kéo dài, ngọn lửa sẽ lớn hơn cao hơn rộng hoa gấp bội để tài sản của những nạn nhân có bể được thiêu rụi trọn vẹn hơn.

Vậy mà trước ngọn lửa tàn bạo người ta có thể tàn bạo hơn ngọn lửa mà vè ngón tay mặc cả dã, Rút cục phó mặc cho trực thăng Mỹ hót hót hải đi đi về hai lần chu toàn việc cứu hỏa cho đồng bào của chính mình.

Không, bê tông giết vua, con giết cha không thể một sốn một chiều xảy ra được. Sở cứu hỏa đã thực coi khinh dân, coi thường, tài sản dân. Sở cứu hỏa không thể một sốn một chiều mà có được thái độ vô ý thức, bất nhận như vậy được!

Các vị lãnh đạo ở mọi cấp mọi cấp ngành nghệ sao ? Đây là câu hỏi đầu năm kẽ này dâng lên quý vị.

Cuộc hòa nhạc cuối năm tại
Âm nhạc Viện Quốc gia
Cũng vào ngày 28 tết, khoảng 8 giờ 30 tối tại thính đường Âm nhạc Viện Quốc gia có cuộ trình liên nhạc của các nam nữ SV trẻ sang.

Bản nhạc «Cô Gái Giày lơ» La Fileuse của F. Mendesison được em Nguyễn Thị Ngọc Hiển trình diễn trên dương cầm. Tiếng đàn nhiều khi như những đợt gió đuổi nhau gợn sóng trên cánh đồng mây mênh mông màu xanh con gái.

Tiếng đàn mandoline của Nguyễn Thị Nhung, bản Concertino Mandoline của S. Dagosto, nbi nhảnh yêu đời như na ngang gió Địa Trung Hải, người nghe liền tưởng đến những khúc Alabade của những chàng trai da tím đen đánh thức gai nhau khi bình minh vừa nhú qua hông vùng trời Đông.

To Minh Trung trình diễn lục huyền cầm Tây Ban Nha bản El Elegante của J. Broca. Thoạt liêng đàn trầm như suy tư, lòng lại nhủ lòng càng về sau niềm hy vọng càng vươn cao, quấn quýt cùng nhịp luân khúc vui tươi mà khong sô sang như tuổi xuân vừa thức giấc.

Nguyễn Khánh Hồng trình tấu Concert en Ré Majeu của Bériot, dương cầm Nguyễn Thị Bich Dương phụ họa. Đôi chỗ tiếng đàn của em Hồng thè qiyen rũ. Nếu những cuộc hòa nhạc trong tự được tổ chức đều đặn, chắc chắn em sẽ trình tấu với nhiều tự tin và thành công hơn.

Tổng Mandoline của em Đỗ Đức Chung chơi bản Tarantella của M. Maciocchi thật điêu luyện, tiếng đàn di dộng yêu đời như phu chiến ánh súng xanh của Địa Trung Hải vào 1 ngày xuân nào đó.

Hoang Thị Thu Lan ngồi vào dương cầm. Phần ba L'Aurore op. 53 của Beethoven. Nhạc kaúc thoát đơn giản như vững đồng lô rạng, như lời ca thơ ngày, nhưng đó chỉ là vài phút hoài niệm chóng qua, tình cảm trưởng thành mau chóng để trở thành phức tạp, ánh bình minh, chói chang, menh mang, bát ngát, BASSE dạt dào, CHANT lướt lên trên, hai cánh tay bát chéo, kỹ thuật trình tấu khá khó.

Sang phần hai buổi hòa tấu thiên già còn được nghe Thu Lan trình tấu một Rapsodie của Litz với

những TRAIL trác tuyệt ngút ngàn như khu rừng già của mùa xuân ấm thanh.

Thu Lan cần cố gắng nữa đi để có được một dáng chơi điêu luyện nhuần nhã như dáng trình tấu của Vương man Ngọc thi nghệ thuật Thu Lan thực hoàn hảo.

Vương man Ngọc, học trò bà Đỗ thế Phiết trình tấu khúc Toccata của Debussy đã đạt được cả về nội dung (tiếng đàn) lẫn về hình thức (nghệ thuật trình diễn).

Tôi thuật lại buổi hòa nhạc trên lòng đầy hiện cảm. Ước mong rằng ban giám đốc trường quốc gia Âm Nhạc tổ chức cho các em được sinh hoạt thực tập đều hòa như vậy đúng như tác phong sinh hoạt văn nghệ tại các thủ đô lớn trên thế giới. Tỷ như tại thủ đô Hoa Kỳ Washington hàng tuần tại Constitution Hall, Corcoran Gallery of Art, Sylvan Theater, Library of Congress... đều có những cuộc trình diễn ca, vũ, nhạc, kịch đều đặn như vậy.

Tiếng nhạc cuối năm của những tâm hồn trong sáng ấy đã giúp bao người quên đi những bức dọc túi hổ về vụ hỏa hoạn cùng ngày – ngày 28 tết trong đó Sở Cứu hỏa Đô thành của người Việt phun vòi... chó đái, để mặc cho trực thăng Mỹ tận tình dập lửa cứu đồng bào của mình.

Tình trạng đau nhức lâm ông Thiệu ơi, chẳng riêng gì ông mà cho cả đất nước đã đau khổ quá nhiều và còn tiếp tục đau khổ chưa biết đến bao giờ mới dứt này.

Giao thừa nghe thông điệp

Sau khi theo gót tiện nỗi ra giữa sân làm lễ cúng giao thừa, khi trở vào năm lăn ra giường thì vừa lúc tự radio văng vẳng tiếng vàng của TT Thiệu ban thông điệp đầu năm, giọng trầm tĩnh, rää rẽ như rồng như trán ngập lồng thương dân yêu nước một cách lý lợm. Nhưng vì vừa trải qua cả một ngày vất vả, lại thức đến giao thừa nên kẻ hèn này chỉ vènh tai nghe rõ được khung đầu của bài thông điệp, sau đó hai mắt cứ đeo đeo, báo Đời cũng nhất định «tiến bộ» vượt mức năm nay, bắt đầu từ đầu tháng tới, Đời sẽ thèm trang, thèm nhiều mục. Và dĩ nhiên bắt buộc phải móc túi thêm bạn đọc 10 tỷ, Đời sẽ xứng đáng là tờ tuần báo uy tín nhất, vì

QUẾT SĨ

Lại tiến bộ

Thấy năm mới, người người đua nhau tiến bộ, báo Đời cũng nhất định «tiến bộ» vượt mức năm nay, bắt đầu từ đầu tháng tới, Đời sẽ thèm trang, thèm nhiều mục. Và dĩ nhiên bắt buộc phải móc túi thêm bạn đọc 10 tỷ, Đời sẽ xứng đáng là tờ tuần báo uy tín nhất, vì

«Tôi cương quyết không liên hiệp với Cộng Sản, không nhường một tấc đất cho Cộng Sản, tôi cương quyết lãnh đạo đất nước đạt được hòa bình trong công bằng và danh dự. Chính phủ do tôi lãnh đạo nhất định phải trong sạch, bởi chính phủ có trong sạch mới tận diệt được tham nhũng ở mọi ngành thì chính nghĩa quốc gia càng sáng tỏ vững chắc, bóng ma Cộng Sản tức khắc sụp tan biến đi. Đồng bào có thể ngày thơ, nhưng tôi, tôi không thể ngày thơ để bè lũ tham nhũng sờ mũi làm hại đến sự nghiệp cứu nước của tôi; đồng bào có thể bị lừa, nhưng tôi, kẻ lãnh đạo quốc gia, tôi không thể để cho bè lũ tham nhũng lừa phản, khiến nội bộ quốc gia thối ruỗng và rời bỏ Cộng Sản được thuận mồi trường sinh sói này nở ngút ngàn... Thân ái chào đồng bào».

Giác ngủ mệt mỏi rập rùng của tôi kéo dài tới khoảng 8 giờ sáng ngày mùng một mới thức dậy. Không khí đầu năm thực yêu tĩnh. Toàn thể đồng bào quân nhân công chức đã tuyệt đối theo lệnh chính phủ không đốt pháo (thực ra trong việc này cũng phải kể đến công ơn hai ông Kinh tế Tài chánh Ngọc Huệ đã khéo biết phối trí mà sớm ngăn chặn được mọi khả năng kinh tế tài chính của đại đa số nhân dân). Sau một vài giây trống rỗng tôi ôn lại trong trí những gì chập chờn thấp thoáng nghe được trong bài thông điệp đầu năm của Tổng thống Thiệu và lòng nhủ lòng: «Đề rồi sẽ mua số báo hàng ngày đầu năm đọc lại nguyên văn bức thông điệp của Tổng thống».

khỏi mà chắc Cụ là 1 đệ tử chân chính và có hạng. Cái chuyện phải ăn mời sống và ăn rồi phải ngồi cách lồng cẩn bã ra cửa sau, 2 thứ đó quá hiền nhiên không cần bàn tới, hiền nhiên như Cụ đang làm Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa vậy. Còn ngủ thì «ngày đó là sở trường của Cụ, cả nước đều biết. Có sẵn 3 thứ đó, mới đây cư lại bày tỏ chí hướng bằng cách tuyên trach 3 cái lá da trúng 3 giải tiêu thụyết, như thế là đủ bộ. Văn hiến tiêm phục ngay trong người Cụ, cần gì phải bắn khoán tìm kiếm đâu xa. Cái văn hiến «tứ khoái» của Việt Nam chính là 1 triết lý sống cao diệu hơn cả Lão Trang, thoi mai hơn cả lối Epicurisme, thực tiễn hơn cả cái pragmatisme của Mỹ và hiện sinh hơn cả thuyết hiện sinh. Nói cho đúng, nó là 1 lồng hợp tinh vi của tất cả những thứ đó.

Ngoài 4 yếu tố cơ bản để xây dựng nền cải 3 vạn 9 nghìn năm Văn hiến VN mà cụ Quốc vụ Khanh đã săn có, chúng ta lại thấy nơi Cụ 1 tinh thần đầy sáng tạo. Rõ rệt là trên bức họa, «khởi nghĩa» của Nguyễn Hoàng Hoanh được châm nháu trong giải thưởng vào học nghệ thuật 1970, có ghi 4 chữ nhỏ «Thất phu hữu trách», chữ Thất nọ viết xô sang Thất kia thay vì Thất (còn đọc là Sát) là nhỏ bên, tẩm thường, bình dân, như thất sĩ, thất thư, thất phu chỉ dùng lại để viết Thất là bồ, đề mắt, thua, sai lầm, hỏng việc như thất đeo, thất thể, thất luật... Ấy thế mà vì tinh thần sáng tạo, vì nhìn vào đại thể mà bỏ tiểu tiết nên cụ QVK đặc trách văn hóa đã bắt chước loài ngao hến không thêm tuyên bố cho lấy 1 lời. Học chữ nhỏ của Tàu nhưng nhất định không viết theo lối Tàu, đó là tinh thần sáng tạo, đó là cái văn hiến 3 vạn 9 nghìn năm của nước Việt Nam ta!

Sáng tạo hơn nữa, văn hiến hơn nữa phải kể đến đôi câu đối trước viện bảo tàng trong thảo cầm viên hiện nay. Chàm lo vun xới cho tương lai văn hóa nước nhà, Mai Tường công đã trich công quỹ ra 200.000 đồng sai thợ đúc hết đôi câu đối đeo chữ nổi, dài giòng, có những danh từ viễn vông mộng lung như Á châu, Đông phương...

để viết (viết chứ không đắp, đắp là rập theo vết cũ, viết mới có tinh chất sáng tạo) thay vào đó 1 đôi câu đối hay ho, bay bướm rằng:

«Nam thiên quốc túy thiên
Việt địa vật hoa vạn cổ tồn.

Hay! Hay quá xá! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi giờ tôi chưa từng thấy có câu đối nào hay đến thế.

Nhà văn hóa trong lúc chập chờn nửa thức nửa ngủ mà vội lôi ra để được những hàng những chữ như vậy là nhất rồi. Tôi đọc thấy chịu quá, thấy thấm lâm, Thật sương kính, thật thoát sáo. Nam với Việt, thiên với Địa, tại và tồn, thiên thu với vạn cổ cứ đối nhau chan chát như tiếng già giò ngày Tết nghe vui tai ghê.

Chữ nghĩa của thượng quan rõ ràng như thế mà có mấy cha lão lếu dem dịch tầm bậa là :

— Uống rượu ty (uống rượu nhà nước bán) say khuốt rồi nghiêng ngả chôn nam đá chôn chiêu sao vẫn còn ngồi lù ra đó.

— Mấy ông thồ công tài giỏi đến độ đập lộn nhau nô hung quang mắt thế mà cỗ vẫn cứng đơ.

Xin đừng tố thái độ điếc cợt! Cũng đừng chê cái tóc làm tư. Có gì thắc mắc cứ việc đạo đat thắng lèn QVK để Người giải thích cho. Chẳng hạn như có thể nêu vấn nạn: Vẽ đầu có 2 chữ THIỀN tuy dị nghĩa nhưng đồng âm, đọc thấy ngang phè phè như người nói cà lăm, phàm phép làm câu đối đều phải tránh, trừ khi muốn chơi chữ hay muốn nhấn mạnh. Hai chữ Quốc Túy của vẽ trên được đổi bằng 2 chữ Vật Hoa của vẽ dưới, sao không dùng Tinh Hoa theo lối thường, Vật nghe «khô độc» quá vì sai luật bằng trắc và chẳng có nghĩa gì cả. Không thể có sự lầm lẫn giữa Vật và Tinh vì Tinh là bộ Mẽ ghép với chữ tinh viết khác hẳn với chữ Vật. Hay là ký húy ai? — Ông iồ ông Tinh, ông Tinh Trung? Nếu bảo rằng dùng 2 chữ khô độc Vật Hoa là để tránh cái khuôn mòn, thế mới có tinh cách sáng tạo, thế mới là nét độc đáo của Văn hiến VN thì đánh chịu. Và đã nói cái quốc túy của 1 dân tộc tất phải nghĩ ngay là nó bắt

sao ở vẽ đầu lại dùng 2 chữ Thiên Thu cạn cợt, nhỏ hẹp đê chỉ? Đối với 1 đời người Thiên Thu là dài nhưng đối với 1 dân tộc nó lại quá ngắn. Quốc túy VN chỉ có 1 nghìn năm rồi sau đó sẽ bị tiêu diệt? Đọc đôi câu đối này còn nhận ra 1 điểm nữa là 2 vẽ trùng ý nhau, giá đúc bỏ vẽ sau đc cũng vô hại.

Hồi các ông đồ bùn chuyên viết câu đối bán Tết, các ông nên noi theo tinh thần sáng tạo của Cụ QVK mà kiêm cơm. Mấy câu cũ rich như :

— Thiên tăng tuế nguyệt, nhàn tăng thọ
Xuân mǎn càn khôn, phúc mǎn đường

— Thiên hạ trọng tài, ngô trọng đạo

Thế gian cầu lợi ngã cầu hòa,
xin các ông dẹp nó đi cho nhở.
Thiếu chữ, thiếu ý cứ đến cụ QVK
đứng ngai.

Nói về câu đối làm tôi lai liên tưởng tới 1 truyện xưa c'anh học trò nghèo, Tết đèn nhà hết gạo, nghe tiếng quan sở tại có bụng liền tài bèn đánh liều đến kề khò. Thương người hàn sỹ, quan ra 1 vế đối hira nếu đap giỏi sẽ cho quan tiền và 1 thúng gạo. Anh trả lời trời chay. Mạng tiền gạo về anh mừng rỡ đi khoe khap. Gã hàng xóm cũng vỗ vẽ năm ba chữ thấy thế phát ngất, bat chược chạy lên quan kề khò. Quan ra vế đối:

THẦN NÔNG GIÁO DÂN NGHỆ
NGŨ CỐC

nghĩa là ông Thần Nông dạy dân nghề gieo 5 giống thóc. Anh ta ngửi mãi không sao đap nổi, bị quâ đánh liều dùng kiểu chữ chơi chữ:

THÀNH SÀU MÁC QUAN GỪNG
TAM CỎ.

Câu đối đó thấy na ná như câu đối đc trước viện bảo tàng trong thảo cầm viên.

Thời buổi này làm ăn khó khăn và nghè gi cũng đòi phải có chuyện mòn tôi có ý định mở 1 lớp bay kèm tại nhà riêng đặc biệt về cách làm câu đối và chỉ nhận những học sinh già lầm cầm. Muốn nhờ cụ QVK quảng cáo dùm, không hiểu như vậy có tiện không?

Văn hiến 3 vạn 9 nghìn năm là rứa rứa !



TÍNH SỐ ĐỜI

Hành quân sang Lào

Những ngày cuối năm Tuất trôi qua một cách chậm chạp trong sự chờ đợi mòn mỏi một quyết định kéo thời gian ngưng bâng đã được tiếp nối bằng những ngày đầu năm Hợi sôi nổi vì các tin tức cho biết quân đội Việt Mỹ đã đánh sang Hạ Lào. Các hãng thông tấn đã ném tới tấp hàng loạt tin cho biết đang có những cuộc chuyển quân quan trọng của Việt Mỹ về hướng Bắc và Tây Bắc miền Nam VN. Theo các tin tức này thì 5000 quân dù VNCH đã được thả xuống cao nguyên Bolovens trong khi nhiều đại đơn vị Mỹ hoạt động một cách ồn ào trong vùng phi quân sự ở phía Nam vĩ tuyến 17. Nhiều tin đồn trong vùng này và dọc biên giới Lào - Việt được hủy bỏ trước đây đã được lập lại trong số có căn cứ Khe Sanh. Tuy nhiên, tất cả các tin tức trên đều không được giới hữu trách Việt Mỹ xác nhận. Cả Saigon lẫn Hoa Thịnh Đốn đều cải chính rằng đó là những tin không đúng với sự thật. Nhưng trước và trong khi cải chính, cả Saigon lẫn Hoa Thịnh Đốn lại đều có những lời lẽ úp mở cho thấy một cuộc can thiệp bằng quân sự của Việt Mỹ vào chiến trường Ai Lao có thể coi là một hành động thông thường nhằm ngăn chặn sự tăng viện của CS cho các lực lượng hiện đang hoạt động tại Kampuchea và miền nam VN.

Phản ứng

Dù các tin trên chưa được giới chính thức Việt Mỹ xác nhận, phản ứng đối với một cuộc hành quân từ Nam VN sang Ai Lao đã thực sự trở nên sôi nổi trên toàn thế giới. Nga đã quyết định hủy bỏ một hội nghị với Mỹ được dự trù mở ra vào ngày 15-3-71 tại thủ đô Áo để bàn về việc hạn chế các loại vũ khí chiến lược. Trong các ngày 3 và 4-2-71, cả Nga sô lẫn Trung Cộng đều đưa ra các lời tuyên bố chính thức kết án Mỹ chủ trương mở rộng chiến tranh Đông Dương. Trong khi đó Thái Lan ra lệnh đóng cửa biên giới Thái-Lào. Tin của hãng AFP cho biết hành động này liên hệ tới việc quân CSBV vừa đánh chiếm Mường Soui một thị trấn Ai Lao trong vùng Cảnh Đông Chum. Tuy nhiên, theo các quan sát viên thì cũng không có sự sai lầm nếu bảo rằng việc Thái đóng cửa biên giới gắn liền với việc quân đội Việt Mỹ tham chiến tại Lào. Về phía các nhóm

CS Đông Dương như Lào, BV thi hết thảy đều phản ứng một cách quyết liệt, nhất là trong các hoạt động ngoại giao và tuyên truyền. Thủ lãnh CS Lào và Nhà Nước BV đều đã chính thức công bố các lời tuyên bố tố cáo và di kích Mỹ - Việt « xâm lăng Ai Lao ». Những lời lẽ này đã được lập lại tại phiên họp thứ 10 hòa đàm Ba Lè vào ngày thứ năm vừa qua. Đổi lại, Việt Mỹ cũng dựa vào lời tố cáo của thủ tướng Lào Sauvana Phouma buộc tội CSBV đã công khai xâm lược Ai Lao và riêng Thủ Tướng Phouma thì nhấn mạnh ông không hề hay biết gì về tình hình tại miền Nam Lào. Cũng theo ông Phouma thì không thể có chuyện Việt Mỹ hành quân sang Ai Lao, nhưng ông cho biết hình ảnh xảy ra quanh đồn mòn Hồ chí Minh đã vượt kuối quyền kiểm soát của chính phủ ông.

Lập lại MTGP Miền Bắc

Tại Saigon tin hành quân sang Lào đã tạo ra nhiều phản ứng trái ngược. Một số kết án do là một hành động phiêu lưu đầy viễn ảnh hòa bình lùi xa hơn nữa, nhưng một số khác lại tỏ ra tán thưởng một cuộc hành quân như vậy. Những người sau này cho rằng đánh sang Lào tức là đẩy toàn bộ lực lượng CS đang hoạt động tại Kampuchea và miền Nam VN rơi vào thế bị cù lập hoàn toàn. Như vậy, chiến tranh sẽ mau kết thúc hơn, nếu không bằng cách thúc đẩy CS phải thay đổi thái độ để hòa đàm nghiêm chỉnh thì cũng bang một chiến thắng quân sự rõ rệt. Một số khác nữa còn cho rằng nếu có thể được, VNCH nên vượt vĩ tuyến 17 đánh thẳng ra Bắc Việt để đẩy cho tình hình diễn biến mau lẹ lên nữa. Tại Hoa Thịnh Đốn, dư luận tư sôi nổi, nhưng đã đơm một vết thương trong khán thường. Các nhân vật thuộc phe đối lập chỉ lên tiếng một cách dè dặt, bày tỏ sự lo ngại đối với việc chiến tranh có thể mở rộng chứ không công kích Tổng thống Nixon một cách dữ dằn như đã từng có. Riêng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong cuộc tiếp xúc với một nhóm học sinh trung học tại Hoa Thịnh Đốn đã bác bỏ mọi tin tức cho rằng Mỹ già tăng hoạt động quân sự tại Ai Lao. Bộ trưởng Laird còn nhấn mạnh 50 ngàn quân Mỹ tại VN sẽ được thay thế trong vòng 90 ngày sắp tới và tới ngày 1-5-71, quân số Mỹ tại VN sẽ chỉ còn 284 ngàn người

Một chiến lược gia của Mỹ thì cho rằng VNCH có thể chiếm được BV chiếu theo tình hình hiện nay. Chiến lược gia trên nhận định rằng quân đội BV hiện đang bị mắc kẹt tại Kampuchea, Lào và Nam Việt nên sẽ không đủ sức tự vệ nếu VNCH tung ra Bắc một lực lượng lớn cõi vài ba sư đoàn. Trong khi đó, theo các giới thạo tin tại Saigon thì dự tính lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Bắc được đưa ra từ 1966 hiện đang được xúc tiến tiếp tục. Các nguồn tin trên không chịu nói rõ người xúc tiến việc này là ai, nhưng cho hiểu một cách lờ mờ rằng có thể là các nhân vật của Nhà Nước.

Mặt trận Hạ Lào và chiến tranh VN

Thâu lượm tất cả các tin tức liên quan tới việc hành quân sang Lào như kê trên, người ta đã đặt vấn đề: Ánh hưởng sự việc đó như thế nào trong khuôn khổ diễn biến của vấn đề chiến tranh và hòa bình VN? Trước hết là vấn đề đã được đẩy tới một khúc quanh rõ rệt: chiến tranh Đông Dương đã khởi sự để thay thế cho chiến tranh VN. Phạm vi mở rộng của vấn đề khiến người ta có thể hiểu ngay rằng cuộc hòa đàm Ba Lè hiện nay chắc chắn sẽ không đưa đến một kết quả cụ thể nào trong sứ mạng mà nó có đối với nền hòa bình VN. Tất cả những hy vọng mà người ta đã đặt vào cuộc hòa đàm Ba Lè từ trước tới nay kẽ như hoan toàn tiêu tan. Bởi vì bàn cờ đã được bay lại. Thế nhưng, dù vào đó, người ta đã có thể nhìn rõ vấn đề hơn. Đồng thời với sự chuyển biến từ chiến cuộc VN thành chiến cuộc Đông Dương, vấn đề đã không còn bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc nữa. Khi quyết định tung quân sang Lào, ít nhất Việt Mỹ đã cho thấy ý muốn không muốn kéo dài tình trạng nhung nhằng như hiện nay nữa. Quyết định trên cũng còn cho thấy rõ hai chiều hướng mà vấn đề sẽ đi tới. Một là Việt Mỹ đã chuẩn bị xong mọi điều kiện, sẵn sàng lấy chiến tranh giải quyết chiến tranh. Hai là có thể Mỹ đã đạt tới một thỏa thuận nào đó với Nga hoặc Trung Cộng về một giải pháp cho Đông Dương. Nếu chiều hướng thứ hai này quả đã có trong thực tế thì cuộc chiến dù có bùng nổ lớn tới mức độ nào cũng chỉ là một bước đi dẫn tới hòa bình. Như vậy, mặt trận Ai Lao dù hiểu theo cách nào cũng đã có ảnh hưởng làm tiêu tan chiến tranh Việt Nam. Chỉ có điều là khi đem chiến tranh làm một phương tiện giải quyết chiến tranh, nước có dù có sao bén tới đâu, lợi hại tới đâu cũng khó tránh khỏi tình trạng phải thí quân một cách tàn khốc.

Một ảnh hưởng khác của mặt trận Hạ Lào cũng cần lưu ý là ảnh hưởng đối với toàn vự tình hình miền Nam. Trong cả hai chiều hướng trên, mặt trận Hạ Lào bắt buộc miền Nam sẽ phải biến thành một lầm khiên đỡ đòn của đối phương. Cho tới nay, nhiều người chưa nhận định cho rằng những ngôn đơn mà miền Nam sẽ phải nhận không hẳn không phải là quân sự. Tuy nhiên, người ta đã lưu ý nhiều hơn tới các ngôn đơn chính trị. Một giai đoạn xấu (rộn ràng) khiếp có thể xảy ra. Có lẽ vì nhìn trước được viễn ảnh đó nên trước khi tung

quân sang Lào, Nhà Nước đã đưa ra sắc luật số 006 ngày 21-1-71 để nám gọn báo chí trong tay.

Bí mật tại Hoa Lục

Cũng trong những nét lớn về thời sự tuần qua có liên hệ mật thiết tới tình hình Đông Dương, người ta không thể bỏ qua một số diễn biến mới tại Trung Đông và Hoa Lục. Tại Trung Đông, mặc dù hôm thứ tư, Nga sô và Syria ném đạn ra một bản thông cáo chung kết án Mỹ và Do Thái nhưng cũng cùng ngày đó, Ai Cập đã quyết định kéo dài thời gian ngưng bắn thêm một tháng nữa cho đến hết ngày 5-3-71. Quyết định này đã được thông cáo cho Mỹ và một số quốc gia liên hệ. Tại Hoa Lục, nguồn tin của hãng AP ghi nhận đang có những sự việc xảy ra một cách đột ngột tương tự như năm 1957 khi TC sửa soạn tham chiến tại Triều Tiên. Hàng AP cho biết là TC vừa ra lệnh cho các nhật báo trên toàn quốc tạm thời đình bản một thời gian. Mệnh lệnh này được đưa ra không kèm theo một lời giải thích nào đã đẩy toàn bộ tình hình xứ này vào một trạng thái bí mật kỳ lạ.

Một số người e ngại rằng TC có thể sẽ đối phó một cách tích cực với việc Mỹ Việt đưa quân sang Lào trong khi một số người khác lại ngược lại ngờ vực là có thể là vừa có một biến cố lớn lao trou, nội bộ giới lãnh đạo chế độ Bắc Kinh, chẳng hạn như Mao Trạch Đông đã chết. Nhưng thắc mắc này khó có thể giải đáp một cách rõ rệt, nhưng chắc chắn sẽ được giải tỏa trong một thời gian không lâu lắm.

Bán CHIM CÚT để trứng trắng

HỎI:

1) Trại Cút Bà THẮNG 67/6 Nguyễn Bá Tòng – nhà thờ Đắc Lộ, Ngã Tư Bảy Hiển

(lối vô hăng nước đá)

2) Trại cút BÙI TẾ – 275 đường Tự Do
Bảo Lộc Lâm Đồng



CẢM NGHĨ CỦA BA NỮ VĂN SĨ

TRÚNG GIẢI VĂN CHƯƠNG TỔNG THỐNG

HÀ TÚC ĐẠO ghi

Suốt 12 năm nay, kể từ khi nhà nước đặt ra cái gọi là giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật, đây là lần đầu tiên người ta thấy phái yếu xuất hiện bên cạnh những người trúng giải thuộc bộ môn văn.

Tất cả ba giải nhất, nhì, ba đều lọt vào tay các nữ văn sĩ đã và đang nổi danh. Với tác phẩm « Những Sợi Sắc Không », nữ văn sĩ Túy Hồng đã dẫn đầu trên « bảng phong thần ». Thụy Vũ với « Khung Rêu » đứng hàng thứ hai. Cuối cùng là Nhã Ca với « Giải Khăn Sở Cho Huế ».

Gạt ra ngoài tất cả những dư luận không mấy tốt đẹp, thường thấy sau bát cứ giải thưởng văn học nghệ thuật nào ở Việt Nam, nhóm phóng viên Đời đã tìm đến nhà ba nữ văn sĩ vừa trúng giải để phỏng vấn. Tại sao họ đã gửi tác phẩm dự thi ? Cảm tưởng của họ khi hay tin mình trúng giải ? Họ dự tính gì với số tiền vừa được thưởng ? Họ nghĩ gì về giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật (riêng bộ môn Văn) của Tổng Thống Thiệu lập ra từ hai năm nay ? Đây là những câu trả lời.

TÚY HỒNG : Sáu « xé » 4 bánh hay sáu nhà ?

Trong buổi kinh tế kiệm ước khốn khổ này, giờ cầm bút có lẽ là một trong những giới thiệt thòi hơn cả. Giữa lúc vật giá đang leo thang vùn vụt, nhà văn nhà báo lại cảm thấy mỗi ngày mình một nghèo đói, vì tiền kiếm được không những không tăng mà còn ít đi, bởi ngày một mất giá. Sự khó khăn trong vấn đề mưu sinh này nhiều khi đã bóp chết ngắt nguồn cảm hứng để sáng tác của nhà văn, nhà báo. Đề kiểm được nhiều tiền, rất nhiều người thuộc hai giới cộng tác cùng một lúc rời bỏ năm tờ báo khác nhau. Danh từ «đi khách» được giới cầm bút gán dây đặt ra cũng nằm trong hoàn cảnh đó.

Thừa hiểu những khó khăn kẽm trên, người phỏng vấn đã không ngạc nhiên chút nào khi nghe nữ văn sĩ vừa đoạt giải nhất văn chương toàn quốc hom hỉnh cho biết « tôi gửi tác phẩm dự thi một

phần cũng vì muốn kiếm thêm tí tiền cùm trong trường hợp mình trúng giải anh à. Năm nay tiền thưởng hình như cũng nhiều gấp đôi năm ngoái phải không anh ? »

Từ câu trả lời rất ít là thực tế kề trên, người phỏng vấn bèn đi sâu vào các chi tiết khác cũng thực tế không kém. Trước hết là câu hỏi về dự tính chi tiêu món tiền thưởng 200.000đ mà nữ văn sĩ vừa được lãnh. Cách đó nửa tháng, người phỏng vấn đã từng được nghe Túy Hồng tiết lộ nếu năm nay trúng giải bà sẽ dùng món tiền thưởng ấy cộng thêm vào tiền tác quyền của hai cuốn sách sắp xuất bản, để sắm một chiếc xe bốn bánh. Túy Hồng than thở rằng có nhiều khi có việc phải đi ra ngoài thi thật là cực. Nội việc đón xe cũng làm mất thi giờ quý báu của mình nhiều quá rồi.

Lần gặp gỡ này, nhà báo đã thấy tác giả của « Những Sợi Sắc Không » hoàn toàn quên lăng xê định sám « xé » bốn bánh kẽ trên. Bà chỉ lên trần nhà : Tiêu gì ấy ư ? Thị sáu cái mái nhà để phòng mùa mưa sập đến hai vợ chồng khỏi bị chay dột, cũng đủ gần hết số tiền tổng thống thưởng rồi. Và Túy Hồng quay sang nhìn ông chồng là nhà văn Thanh Nam đang ngồi loay hoay viết bài : Nhưng cái đó cũng chưa chắc nhé. Sợ ông ấy nổi cơn ghen tuông lên thi hai trăm ngàn cũng chỉ đủ cho ông ấy uống vài tháng là hết.

Quay sang đề tài có vẻ « văn học nghệ thuật » một tí, nhà báo đã hỏi :

— Cảm tưởng của chị ra sao khi lên lanch giải thưởng ?

Túy Hồng cười đáp : « Hồi hộp và cảm động. Nhất là khi nghe ông Tổng thống lúc trao giải thưởng cười cười nói : mấy cô năm nay le quá hé ». Thế chí nghĩ gì về giải thưởng văn học nghệ thuật do ông ấy đặt ra ? « Tôi chắc để giúp đỡ tài tình cho anh em

văn nghệ phải không anh ? Lúc này ai trong giới cầm bút cũng thường than nghèo mà ». Câu trả lời kết thúc bằng một hành động chạy đi dỗ cậu con út đang khóc nhẹ. Hiện tại hai vợ chồng nữ văn sĩ này phải tự làm lấy tất cả các công việc nhà vì không kiếm đâu ra người làm.

THỤY VŨ : Đủ mua sữa bú cho cháu vài tháng

Số tiền thưởng hai trăm ngàn đồng của giải nhất khi tuột xuống giải nhì chỉ còn lại một trăm ngàn đồng, bởi vậy nữ văn sĩ Thụy Vũ đã trả lời : « Tôi mua sữa bò cho cháu vài tháng thôi ». Đó là dự tính chi tiêu thực tế nhất về món tiền vừa được thưởng của nữ văn sĩ vừa sinh được cậu con trai đầu lòng.

Thụy Vũ đã kẽ lại bà hay tin mình trúng giải giữa lúc vừa sinh cháu trai được vài tuần. Cảm nghĩ của tác giả cuốn « Khung Rêu » được chấm nhì lúc đó là : « Có một món tiền để ăn tết gừa lúc đang lung nên thú quá ». Rồi Thụy Vũ vui vẻ tiết lộ thêm : Thực ra đâu có phải tôi đã gửi tác phẩm này để dự giải văn học nghệ thuật của Tổng thống. Tháng em tôi ở nhà nó tự ý gửi đây chứ. Khi biết được truyện này, tôi đánh cược xà và hồi hộp chờ kết quả. Và cuối cùng không ngờ tôi lại được chọn.

Theo Thụy Vũ thì tác phẩm vừa đoạt giải chưa hẳn là một tác phẩm vừa ý nhất của bà hoặc rất xứng đáng trúng giải. Nữ văn sĩ người Nam, 31 tuổi này đã nhận định về hiện tượng cả ba người trúng giải năm nay là « một chuyện đáng buồn ». Tại sao ? Vì phụ nữ chúng tôi viết văn thực ra đâu có sáu sác được bằng mấy ông ? Hơn nữa tôi quan niệm văn đàn thực ra là phạm vi tung hoành của mấy ông chứ không phải của mấy bà.

Nữ văn sĩ Thụy Vũ cũng tỏ ra thực mắc không biết ứng ý đặt ra giải thưởng văn học nghệ thuật của Tổng Thống Thiệu muốn nhằm mục đích gì : « Đây không phải là một hành động giúp đỡ vật chất cho các văn nghệ sĩ, vì số tiền thưởng chẳng thấm vào đâu so với giá sinh hoạt mức mỏ của thời buổi kinh tế kiem ước. Đó là chưa kể số tiền thưởng này chưa được bằng một gốc nhường tiền thưởng của các giải thưởng mà ta thường thấy ở ngoài quốc, giải thưởng văn chương của Tổ Đại Hàn chẳng hạn. Ngoài ra, nếu bảo rằng người lập giải thưởng chỉ nhằm mục đích khuyến khích hoặc để cao những người có khả năng văn nghệ hàng hải sáng tác để phát huy văn học nghệ thuật nước nhà thì e rằng cũng không đúng nốt. Vì có rất nhiều nhà văn tên tuổi đã nghĩ rằng giải thưởng này không đáng để họ tự thi. Rốt cuộc ban tổ chức chỉ tập họp được một số rất ít những tên tuổi đã được phổ biến trong quần chúng. Còn đa số đều là những nhà văn vô danh hay vừa mới bước chân vào nghề cầm bút. Vẫn theo Thụy Vũ, muốn cho giải thưởng văn học nghệ thuật này – riêng về bộ môn Văn – có tiếng vang, ban tổ chức nên đổi lại thể thức tuyển chọn. Thay vì chỉ chấm những tác

phẩm gửi đến dự thi, ban tổ chức nên lấy bất kỳ tác phẩm nào đã xuất bản trong năm để giao cho ban giám khảo chấm. Như vậy mọi cảnh được cảnh mẩy nhà văn gạo cội vì tự ái, đã không gửi tác phẩm dự thi. Thụy Vũ cao : « Nếu năm nay mà có mấy ông văn sĩ gạo cội của nước ta tham dự thì chắc chắn bà chúng tôi sẽ vắng mặt. Sức mẩy mà xảy ra cảnh âm thịnh dương suy như nhiều người đã chế diễu ».

NHÃ CA : Đủ trả tiền sinh và mua quà cho bầy trẻ

— Chị nghĩ gì về hiện tượng « ảm đạm dương suy » trong giải văn chương 1970 ?

— Buồn cười và vui lam anh. Nhưng chắc là mấy ông giám khảo đã bệnh tật tai một chút, vì là phái yếu, chả làm sao họ chúng tôi viết văn hay bằng được các ông ấy à.

Nữ văn sĩ Nhã Ca đã trả lời với phóng viên báo Đời thế trong một căn phòng khách, cửa đóng lùi lùi để tránh gió, vì bà vừa mới sinh chưa đầy một tháng. Cũng giống như Thụy Vũ, Nhã Ca nhận được tin mình trúng giải Văn họ Nghệ thuật (bộ môn văn) trong lúc bà vừa sinh cháu bé được đúng một ngày. Cảm tưởng của Nhã Ca lúc ấy là « mừng lắm ». Nữ văn sĩ gốc Huế này đã bảo với người phóng vấn : Mặc dù nhà xuất bản đã gửi ba bốn tác phẩm dự thi nhưng tôi vẫn linh cảm rằng nếu trúng giải thi chắc phải là tác phẩm này. Đây là cuốn hồi ký đã gợi cho tôi những kỷ niệm không thể nào quên được trong những ngày chạy loạn ở Huế hồi biến cố Mậu Thân.

Mặc dù cùng trúng giải với Túy Hồng và Thụy Vũ, nhưng Nhã Ca đã không có mặt lúc Tổng thống Thiệu rao giải thưởng vì « mời sanh xong, còn yếu quá ». Được hỏi về dự tính sẽ xử dụng món tiền thưởng vào những việc gì, Nhã Ca đã cười, trả lời : « Nói việc chi tiền cho nhà thương lúc sanh và mua quà cho bầy trẻ ở nhà cũng đã hết sạch món tiền thưởng rồi con đâu nứa mà dự tính với không dự tính ».

Nhã Ca đã cho biết trong tương lai có lẽ bà sẽ chuyên chú vào viết sách giáo dục dành riêng cho giới thiếu nhi thay vì sáng tác truyện như hiện nay. Mặc dù đã cho người phỏng vấn biết rằng viết văn là một nghiệp đỗ, không bao giờ dứt bỏ được, nhưng Nhã Ca cũng vô tình tiết lộ thêm một chi tiết thú vị : « Cho tôi bày giờ, điều ân hận nhất trong đời là là dã... lõi đại chọn nghề viết văn. Vì... mệt quá ».

Mệt là phải. Người ta biết rằng trong các nữ văn sĩ vừa được trúng giải năm nay Nhã Ca là người đứng đầu về thành tích đóng con. Năm nay nàng 31 tuổi, cùng tuổi với Thụy Vũ và kém Túy Hồng 1 tuổi, nhưng Nhã Ca có tới 3 tiểu thơ và một công tử. Với dàn con đằng đẵng này chẳng trách nào Nhã Ca mỗi ngày chỉ bó bó ra hai tiếng để vang tác với chiếc may lanh chí, trong lúc Túy Hồng và Thụy Vũ phì cười lach gân như suốt ngày.





• TÈ ĐÈ

Cái gọi là « EM GÁI HẬU PHƯƠNG »

Đã nhiều tháng năm trong cuộc chiến lè thê, thê thảm, người ta gọi gọi là da non, là da choui choai, là da tươi bọc trùm là những em gái hậu phương, những người con gái phay phay, phom phom sống nhí nhách, nhõng nhẽo, nhởn nhơ, nhăng nhít, nài nòi, trong những thành phố, nhất là Saigon, xa tầm lửa đạn !

Một dạo trên đài phát thanh quân đội, người ta đã tạo ra một Dạ Lan, để tượng trưng khói « là da hậu phương » này gửi những lời đặc chất nồng nụ, ngày thơ cũ (bởi Dạ Lan cũng chẳng còn trẻ gì !) cho lính già lính trẻ khap bốn vùng chiến thuật. Những lời gọi là tâm sự ngập thương yêu lính của các em bé hậu phương (mà đa số do các nhân viên ban Tâm lý Chiến chí đánh phải các em bé viết) được Dạ Lan cố bắt chước giọng ngập ngừng úp úp mở mở cho có vẻ trẻ nheo nhéo đập vào tai lính. Lính mê giọng Lan quá đến nỗi cục Tâm lý chiến phải chụp hình Lan theo kiểu mờ mờ ảo ảo (vì Lan sự thực không được bô lâm) để phát cho lính, để lính đỡ bấn loạn sinh lý !

Sau này lại xuất hiện một Lan nữa đó là Mai Lan, nhưng Mai Lan thì lại không khoái lính Giao chi, Mai Lan chỉ khoái lính GI thôi, thế nên nàng này cũng lấy giọng nhõng

nhéo như nhai kẹo Chewing gum bắt chước giọng của Chris Noel, làm một em gái hậu phương Mít đặc gởi đến các anh lính chiến mà mục đích chắc chắn một phần nào cũng để hốt thêm bạc các ! Người ta thấy những mục này thường do một nữ ca sĩ phụ trách như trường hợp Phương Hồng Hạnh chẳng hạn... Thế là hàng ngày lính được đọc những lời tâm sự, những lá thư đặc giọng yêu lính, mè lính, thương lính, khoái lính người tình, làm vợ lính !!!

Cùng với báo chí, mấy anh nhạc sĩ rẽ tiền để biết mèo chồn trường là gì sáng tác trời những bản nhạc ca tụng lính : nào lính hái hoa rừng tặng em thù áo, lính lấy sao trời kết thành chuỗi cho em đeo, lính bỏ M16 ngồi mơ hoa mai nở tóc (!)... rồi thi em gái hậu phương nói với lính kiều Mai lệ Huyền nói với Hùng Cường... rồi thi đám cưới lính 4 xe đại bác (4 xe lội nước ?) đi đầu (xin lỗi ! đám cưới tướng vung cao nguyên mà còn đánh đại bác đi đầu !) vẫn vẫn và tạp lục...

Cứ thế người ta tưởng là có cái gọi là em gái hậu phương thực Thê mới chét lính !

Người viết có thể nói thẳng với các cô ở hậu phương sự thực phủ phàng này :

Có vài vở là em gái hậu phương thời còn cái không lồ con gái

thành phố đã hầu như không biết lính là cái khỉ khô gì, đã nhỡn thờ trước những hy sinh, nhưng chết chóc, những cực khổ của lính !

Nếu các cô bị chạm tự ái các cô hãy tự hỏi các cô đã làm gì được cho lính ?

Nếu các cô là em gái hậu phương đúng nghĩa các cô đã ý thức được :

Rằng mỗi bước chân các cô bước đến trường học là mỗi bước chân hành quân của lính trên cánh đồng lầy, trong rừng thảm, đầy mìn bẫy, đầy chết chóc.

Rằng mỗi bước nhảy bay bướm của các cô với kép trong buổi dạ vũ đầy hoan lạc là mỗi bước nhảy của lính, lính dù, lính bộ binh, lính biệt động, lính thủ, quân lục chiến từ trời xuống đất trong lưỡi đạn địch ghim tua tủa vào thân xác, hay mỗi bước khập kình của của thương phế binh voi những cái nạng thay cho chân, chân đã mất ở một nơi nào đó trên mảnh đất này để bảo vệ cho các cô được đủ chân nhảy nhót !

Rằng mỗi khi các cô cười hạnh phúc bước lên xe hoa về với người yêu thì cũng cùng lúc đó, những người lính trẻ cũng bước chân lên xe GMC để ra tuyến đầu đỡ đạn địch, ngã dàn đạn, hoặc bị đát hòn xác họ được đưa lên xe để chuyển về hậu cứ. Cũng là lên xe !

Rằng mỗi trang sách các cô học được ở nhà trường là mỗi trang sách lính không được học vì phải xếp bút cầm súng thay các cô.

Rằng mỗi màu son đỏ, mỗi màu mè hồng các cô trang điểm cho khuôn mặt các cô xinh, cô đẹp, thi lính cũng « trang điểm » mặt họ, thêm thê họ bằng màu máu đỏ trai, uốn, rỉ, tö từ các vết thương.

Rằng mỗi đêm các cô nham mặt đi vào giấc ngủ đầy mộng mơ, hay nếu không mộng mơ thì ít ra cũng gọi là bình an, thì mặt lính phải mở ra, mở ra thật to nhìn hút vào đèn đèn để chẳng thấy gì hay lúc thấy thì chỉ thấy những lằn lằn lửa túa về phía họ.

Rằng mỗi chiếc vòng các cô đeo tay, mỗi chuỗi hạt các cô đeo cổ, thi lính cũng đeo đũi thư cùng mình nặng chia như thau phản của họ náo ba lô, náo giày dạn, náo súng...

Rằng mỗi khi các cô nghĩ đến một mini thi lính nghĩ đến một mai thán thi họ cũng mỉm, họ sẽ mỉm tay, mỉm chân, mỉm phổi, mỉm tai. Mỗi khi các cô nghĩ đến một maxi thi họ nghĩ đến những năm dài lè thê với những cuộc hành quân đầy gian khổ triền miên. Mỗi ngày của họ đều là ngày dài nhất, đều là ngày maxi !

Rằng mỗi khi các cô vào Đêm Mẫu Hồng nghe nhạc, thi lính cũng vào đèn mẫu hồng, hồng vì ánh hỏa châu, ánh đạn lửa chứ không phải hồng vì hương tình men rượu, hồng vì đời mẫu hồng Lacie en Rose, và họ không vào đèn mà hồng đỏ để nghe nhạc mè là nghe tiếng thét hãi hùng của chiến trường, nghe tiếng rèn, tiếng tắt thở dần của bè bạn bị thương hoặc gục ngã.

Rằng chính vòng tay ân ái đích thật nhất của các cô không phải là vòng tay người tình mà chính thật là cái vòng tay lớn tạo bởi hàng ngàn ngàn người lính trẻ, đó là vòng dai an ninh giữ cho các cô ngoài tầm đạn ngoài tầm chết chóc.

Rằng mỗi hơi thở, mỗi nụ cười của các cô là mỗi hơi thở ngàn dặm, là mỗi nụ cười tát dầm của lính...

Nếu các cô thực sự đáng được gọi là « em gái hậu phương » thì những người em đó đã phải :

— Tự động lên Quảng Trung, lên Thủ Đức (cần gì phải chờ chính quyền tổ chức) để trò chuyện thăm hỏi lính những lúc lính chưa được nghỉ phép.

— Tự động thăm các anh em thương bệnh binh ở các quân y viện để đọc tiểu thuyết, đánh bài, ca hát cho họ.

— Tự động tổ chức quyên góp từng cành hoa để cắm vào mộ lính hàng tuần (chứ không phải một năm một lần !)

— Yêu cầu chính quyền cho phép được vào quân trường để nắm cạnh nắp đạn (làm trợ viên) mỗi lần lính học tác xạ, lính sẽ hăng say học tập biết bao nếu điều này thực hiện được !

— Yêu cầu chính quyền tổ chức thường xuyên các cuộc sinh hoạt chung tại đơn vị lính những ngày nghỉ cuối tuần, chẳng hạn trường

Trung Vương đi thăm Không quân Gia Long thăm Hải quân, Marie Curie thăm Ngày Dù, Nguyễn bá Tòng thăm TQLC v.v.. Cứ thế thay đổi theo một chương trình luân phiên hèn tục. Linh khoái biết bao.

— Xin tổ chức được đặt hộp tiền trong trường để hàng ngày các nữ sinh sẽ đóng góp ít nhiều cho lính hút thuốc lá uống cà phê !

— Xin được lập những hội bảo trợ lính, bạn với lính, viết thư cho lính...

— Xa đât, teo huy hiệu của đơn vị anh trai lính cùng với huy hiệu là trống và cờ đạn mìn tết vĩnh cửu, tội dấu hiệu mìn oanh tạc lính, thích lính !

Và còn nhiều thứ khác mà các cô có thể làm được cho lính, làm một cách thiết thực chờ không hình thức, không làm đẽ họ quay pana tuyên truyền. Làm với một tấm lòng yêu lính thực sự.

Nhưng trên thực tế, lính họ không đòi hỏi những điều đó, họ hy sinh vì thấy là bổn phận. Thể thôi !

Họ cũng thừa biết là với đồng lương « con gì nứa dầu, sương mù dà lầu » làm sao các em gái hậu phương nó thể mè họ như mè một kẻ cò sỉn, có xe hộp, có nhà cửa, có bang cấp t làm sao khoai họ làm chông đẽ nòng ba lò sưa túi đạn !

Có mấy em gái hậu phương muốn chọn lính làm người yêu lý tưởng (như những bài hát bốc thơm lính một cách rất mệt lịm !) ? trừ thử lính bắc sĩ, lính ba mai bắc, lính công (ở con nhà giàu không biết bán sang chỉ biết lái xe và nhảy đầm !)

Lính thứ thiệt chỉ mong có một điều là những người em gái đó hãy nhìn họ với một con mắt kính trọng như các thiếu nữ Phù tang kính trọng binh sĩ của đất nước họ, thi cũng nên nhìn lính với con mắt thiện cảm chứ đừng nhìn lính như những kẻ dốt (vì không có cơ hội học), bẩn (vì giày trần thối, áo hành quan hoi), nghèo (vì lương Chiuh phủ phát có thể !)

Các em gái hậu phương, các em ở sau, các em làm gì cho lính ? Các em này tên tiếng là !

VĂN NGHỆ NỮ GIỚI VIỆT NAM



UYÊN THAO

LTS. — Giải thưởng văn chương của Tổng Thống năm 1970 đã được dành cho ba nữ tác giả là Túy Hồng, Thụy Vũ và Nhã Ca. Vì thế, để cập tới giải thưởng trên, chúng ta không thể không nhìn lại toàn bộ khung cảnh sinh hoạt văn nghệ của nữ giới Việt Nam. Bài báo này là một đoạn trích trong một tác phẩm viết về các nhà văn nữ Việt Nam từ 1900 tới 1970 sẽ phản ánh phần nào khung cảnh sinh hoạt kè trên.

Hai cột mốc 1928 và 1966

Những người làm văn học sĩ tại Việt Nam sau này, khi theo dõi diễn trình sinh hoạt văn nghệ nữ giới trong 70 năm đầu của thế kỷ 20, sẽ không thể không dừng lại ở hai năm 1928 và 1966. Đó là những năm mà văn nghệ nữ giới Việt Nam trong thế kỷ 20 đã đạt tới một số thành tích có đủ tầm vóc ảnh hưởng quyết định cả một trào lưu sinh hoạt. Năm 1928 là năm tạp chí Nam Phong trình bày lần đầu thi phẩm Giọt Lệ Thu của Tương Phố. Sự thành công của Giọt Lệ Thu không những chỉ thu gọn ở điểm dễ cao tài năng của nữ giới trong văn chương mà còn còn được ghi nhận như một tác phẩm có sức quyến rũ mạnh mẽ nhất. Trong Nhà Văn Hiện Đại, Vũ Ngọc Phan ghi lại rằng Giọt Lệ Thu là tác phẩm có thể quyết định một phong

trào văn nghệ nếu được giới thiệu ở một quốc gia nào khác.

Ngoài 40 năm sau sự thành công của Tương Phố, văn nghệ nữ giới Việt Nam mới đạt được bước tiến thứ hai đáng kể. Năm một ngàn chín trăm sáu mươi sáu là năm xuất hiện đồng loạt của nhiều tác giả nữ giới tên tuổi hiện nay đồng thời cũng là năm đầu tiên, tác phẩm của các nhà văn nữ giới dành được ưu thế trên thị trường sách báo. Cho tới đầu năm 1966, tác phẩm của các nhà văn nữ giới được xuất bản vẫn có thể đếm không hết trên mười đầu ngón tay, nếu không kể loại sách chỉ có tính chất mua vui của Tùng Long. Nhưng tới cuối năm 1966 một quang cảnh khác hẳn đã hiện ra trên các sạp bán sách báo. Tất nhiên trong khoảng thời gian không đầy một năm, số lượng tác phẩm của nữ giới được xuất bản chưa thể là một số lượng quan trọng, nhưng người ta không thể phủ nhận việc nữ giới đã dành được một ưu thế tuyệt đối. Tác phẩm của các tác giả như Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ đã trở thành những sách báo chạy nhất của năm 1966 và trong năm này, những bút danh Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Túy Hồng và Trung Dương đã thực sự trở thành quen thuộc với độc giả. Hai năm 1928 và 1966 cũng có thể được ghi nhận qua những khía cạnh khác nhau trong diễn trình sinh hoạt văn nghệ nữ giới tại Việt Nam. Vì, sự thành công của

Giọt Lệ Thu lại chính là sự thành công cuối cùng của giòng văn tiếp nối giòng văn cổ điền Việt Nam. Tương Phố được ghi nhận là một tác giả của nền văn nghệ hiện đại Việt Nam, nhưng thực ra người đọc khó tìm được sự khác biệt giữa Giọt Lệ Thu và những thi phẩm đã xuất hiện trước hàng thế kỷ hay nhiều thế kỷ như Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm hoặc Ai Tư Văn của Ngọc Hân Công Chúa. Khoảng 4 năm sau sự thành công của Giọt Lệ Thu, văn nghệ Việt Nam khởi sự bước vào 1 bước đường mới, hướng đường đoạn tuyệt với khuynh hướng nghệ thuật cũ. Tuy những người chủ trương hướng đường mới này chỉ nhắm vào đổi tượng là Thơ Đường, nhưng đúng ra Thơ Đường chính là một tiêu biểu. Cho nên, sau Tương Phố, dù vẫn còn sự xuất hiện của những người như Mộng Tuyết, như Văn Đài, như Song Thu... nhưng người đọc đã chỉ nhắc nhở tới Anh Thơ. Như thế, năm 1928 đã trở thành năm cuối cùng của thời kỳ bình yên trong diễn trình sinh hoạt văn nghệ nữ giới Việt Nam. Sau đó là thời khoảng của sự xáo động đề tìm kiếm một hướng đường mới. Thời khoảng xáo động này đã kéo dài cho tới những năm đầu của thập niên 1950 mới tìm được sự ổn định tương đối nơi những tác giả như Nguyễn Thị Vinh, Linh Bảo... Các nhà văn nữ giới của thập niên 1950 khởi sự bước vào đoạn đường gặt bỏ thắc mắc về sự đóng góp của nữ giới trong sinh hoạt văn nghệ là một trong những nguyên do kéo dài cuộc xáo động từ sau năm 1928. Cho tới năm 1966, thắc mắc trên hầu như không còn nữa và người đọc đã có dịp nhận thấy sự có mặt rất bình thường của nữ giới trong lãnh vực sinh hoạt nghệ thuật. Từ đây, năm 1966 cũng trở thành dấu chấm cho một giai đoạn tương tự như năm 1928.

Văn nghệ nữ giới từ thơ đến tiểu thuyết

Người ta còn phải lưu ý thêm về sự chuyển hướng của nữ giới trong sinh hoạt văn nghệ từ thi ca qua tiểu thuyết vào các năm 1928 và 1966. Năm 1928, Tương Phố thành công bằng một thi phẩm. Trước và sau thời gian thành công của Tương Phố các tác giả nữ giới sáng tác văn xuôi rất hiếm hoi. Ngày lại, các tác giả nữ giới làm thơ lại chiếm một số lượng hết sức đông đảo.

Ngoài trừ những người thất bại và những người thi giao thiệp tùy hứng, số nữ thi sĩ được ghi lại như những cây bút đáng kể trong thời khoảng trên là một con số khá lớn. Trước 1930, thành tích của thơ Việt hiện đại có thể kể là chỉ kết hợp thành bởi thành tích của bốn tác giả thi trong đó, một tác giả thuộc về nữ giới. Tương Phố. Ba người khác là Tân Đà, Trần Tuấn Khải và Đông Hồ, nhưng thực ra, người ta có thể đặt Trần Tuấn Khải và Đông Hồ tuổng hàng thứ yếu so với Tân Đà. Và như thế, trước năm 1930, sự giao thiệp của nữ giới trong sinh hoạt thi ca Việt Nam là một sự giao thiệp hết sức quan trọng. Nếu tách rời phần chất của sáng tác để chỉ nói về số lượng tác giả có mặt thi trong thời khoảng trên, ít nhất người ta cũng phải kể tên ba

tác giả khác là Song Thu, Văn Đài và Cao Thị Ngọc Anh.

Sau năm 1930, sự giao thiệp của nữ giới trong sinh hoạt văn nghệ còn đồng đều hơn nữa. Mở đầu giai đoạn này là sự hoạt động khá tích cực của Nguyễn Thị Kiêm tức nữ thi sĩ Nguyễn Thị Minh Manh. Và trong khoảng mười năm từ 1930 tới 1945, người ta đã có hàng chục tác giả thuộc nữ giới có tên tuổi một cách tương đối như Thụy An, Mộng Sơn, Tú Hoa, Đoàn Tâm Đan, Hằng Phương, Ngân Giang, Thu Hằng, Ái Lan, Anh Thơ... Trong số những tên tuổi trên, ngoại trừ Tú Hoa, Đoàn Tâm Đan viết tiểu thuyết, Mộng Sơn viết báo hết thảy đều làm thơ. Số lượng các tác giả nữ viết tiểu thuyết về sau được tăng cường thêm với Thụy An, Anh Thơ, nhưng trong thời khoảng này số tiểu thuyết do phụ nữ giới sáng tác được xuất bản chỉ vỏn vẹn có 3 cuốn là: Bóng Mơ của Tú Anh, Tổ Mai của Đoàn Tâm Đan và Một Linh Hồn của Thụy An. Cuốn tiểu thuyết thứ tư của nữ giới được quảng cáo là Rặng Đen của Anh Thơ, nhưng tác phẩm này lại không được đề cập tới sau đó. Trong số 3 cuốn tiểu thuyết trên, Vũ Ngọc Phan chỉ chọn được một cuốn để giới thiệu trong Nhà Văn Hiện Đại: đó là cuốn Một Linh Hồn của Thụy An. Và Thụy An chính là tác giả nữ giới duy nhất có tên trong số các tác giả viết văn xuôi của một giai đoạn ôn ào những tên tuổi như Nhất Linh, Khái Hưng, Ng. Công Hoan, Ng. Tuân, Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài, Nguyễn Hồng, Nguyễn Xuân Huy, Trần Cieu, Thạch Lam... Sự giao thiệp của nữ giới trong lãnh vực này càng nhỏ hơn qua sự kiện tên tuổi Thụy An chưa đạt tới mức độ sánh ngang với tên tuổi của Tương Phố trong giai đoạn trước vì Một Linh Hồn chỉ là một tác phẩm xuất sắc của nữ giới như Vũ Ngọc Phan đã nhận định mà thôi. Nhưng cũng trong giai đoạn này, sự giao thiệp của nữ giới trong lãnh vực thi ca vẫn là sự giao thiệp có tầm vóc lớn lao. Những tác giả nữ giới như Thu Hồng, Ngân Giang, Mộng Tuyết, Hằng Phương, Ái Lan, Anh Thơ, nhất là Anh Thơ hầu như không thua sút bao nhiêu so với những thi sĩ nổi tiếng của giai đoạn.

Cho tới những năm đầu của thập niên 1950, hầu như sự kiện trên cũng không thay đổi bao nhiêu. Nhưng sau đó không lâu sự xuất hiện của nữ giới trong lãnh vực thi ca đã chìm lắng vào 1 tình trạng mòn mỏi. Sau sự xuất hiện của Ng. Thị Vinh, Linh Bảo, người đọc bắt đầu ghi nhận được sự xuất hiện của nhiều tác giả nữ giới trong lãnh vực sáng tác văn xuôi như Xuân Nhã, Minh Quân, Trúc Liên, Thu Vân, Đỗ Phương Khanh, Nhã Ca... Cùng thời với Nguyễn Thị Vinh, Linh Bảo và trước đôi chút là những tác giả như Hợp Phố, Đặng Thị Thanh Phương và bà Thiếu Mai Vũ Bá Hùng. Hợp Phố là tác giả tập truyện ngắn mang tựa đề Chị Dung xuất bản năm 1949 trong khi Đặng Thị Thanh Phương là tác giả của nhiều tác phẩm xuất bản trong khoảng từ 1950. Riêng bà Thiếu Mai Vũ Bá Hùng là một dịch giả xuất hiện từ lâu và khởi từ

những năm đầu của thập niên 1950 đã cho xuất bản hai tác phẩm là Trời Đà Xé Chiêu và Nàng Đẹp Hoàng Hồn. Cũng trong thời khoảng này, văn nghệ nữ giới còn được đóng góp thêm bởi một số tác giả cũ như Tú Hoa, Thụy An và Mộng Sơn. Tú Hoa sau Bóng Mơ vẫn hoạt động đều đặn nhưng không gây được một tiếng vang đáng kể nào. Riêng Thụy An với tập truyện ngắn Bốn Mơ Tóc và Mộng Sơn với hai tập truyện ngắn Vượt Cạn, Láu Nũng xuất bản vào năm 1952 đã lôi cuốn được sự chú ý tương đối của báo giới đương thời. Những sự góp mặt trên đã tạo một không khí tương đối hoạt động cho lãnh vực sáng tác văn xuôi của nữ giới và trở thành đáng kể từ khi có sự xuất hiện của Nguyễn Thị Vinh và Linh Bảo, với các tác phẩm Thương Yêu và Gió Bắc.

Những bước đi từ 1963 đến 1970

Tuy nhiên cho tới năm 63, các tác giả nữ giới VN vẫn chưa tạo được một tác phẩm thực sự đáng kể nào. Cũng cho tới năm 63, hầu hết các tác giả nữ giới đều nêu lên vấn đề sáng tác truyện ngắn. Sau Thương Yêu của Nguyễn Thị Vinh và Gió Bắc, Những Đêm Mưa của Linh Bảo, dường như hết thảy các tác phẩm của nữ giới được đưa ra trình diện đều là truyện ngắn. Nguyễn Thị Vinh thi có Xóm Nghèo, Hai Chị Em, Non Chiều. Linh Bảo thi có Tàu Nghèo Cũ, Thủ Văn thi có Đất Mẹ, Mùa Mưa Đêm. Quỳ Hương thi có Hai Mối Tình. Đỗ Ph. Khanh thi có Hương Thu. Và những tác giả như Trúc Liên, Nhã Ca... cũng chỉ xuất hiện qua những tạp chí - tất nhiên là với các đoàn thiền hoặc thơ. Cũng trong thời khoảng này, sự góp mặt của nữ giới trong lãnh vực thi ca vẫn còn khá đơn giản. Tuy nhiên, cho đến 1963, người ta không ghi nhận được trường hợp nào nổi bật của một nữ thi sĩ nào. Thành ra, kể từ sau thời kỳ nỗi tiếng của Anh Thảo cho đến những năm đầu của thập niên 1960, tuy cường độ sinh hoạt văn nghệ của nữ giới tiếp tục gia tăng, nhưng sự thanh tịnh lại kẽm như không có. Trong khoảng hai chục năm đó, người ta chỉ ghi nhận được một điều là sự ngả lấn về địa hạt văn xuôi. Vào năm 1966 chính là năm đầu tiên, nữ giới Việt Nam đã đạt được thành công trong địa hạt này. Trong năm này, Nhã Ca được tặng giải thưởng thi ca toàn quốc, nhưng thực ra không hẳn vì cái giải thưởng này mà tên tuổi Nhã Ca đã được nhiều người biết đến. Nhã Ca nỗi tiếng chỉ nhờ một tác phẩm văn xuôi không đoạt giải văn chương nào là cuốn truyện dài Đêm Nghe Tiếng Đại Bắc. Nhưng năm 1966 không phải là năm nữ giới Việt Nam đạt thành quả cao nhất riêng tác phẩm của Nhã Ca. Cùng với Đêm Nghe Tiếng Đại Bắc, người ta còn nhớ tới Vòng Tay Học Tô của Nguyễn



thị Hoàng và Mèo Đêm của Nguyễn Thị Thúy. Và chính do Vòng Tay Học Tô và Mèo Đêm mà sự có mặt của nữ giới trong địa hạt văn xuôi đã được đặc biệt lưu ý. Với ba tác phẩm này, người ta không còn thấy cái dáng dấp e dè của người nữ trong sinh hoạt văn nghệ nữa, cái dáng dấp thường tạo một thành kiến là nữ giới không thể chiếm một chỗ ngồi chính thức trong văn nghệ. Trong khi xưa nhòe dáng dấp ấy, hai tác phẩm trên cũng tạo một cảm tưởng khá chắc chắn là chính người nữ đã qua rõ mặc cảm về vai trò thèm thát giúp vui của mình.

Thực ra thì trước năm 66, người ta đã được đọc một truyện dài của Nhã Ca và trên nhật báo Sông một nữ tác giả khác đã xuất hiện trong khuôn khổ ý niệm trên là Thiều Giang. Nhưng cái đã sinh hoài trầm lặng của văn nghệ nữ giới trong thời khoảng đó khiến tác phẩm của Nhã Ca đã chìm vào quên lãng trong khi những tác phẩm dài của Thiều Giang đăng liên tục trên báo Sông không phải là những tác phẩm có đủ yếu tố lôi cuốn sự lưu ý của người đọc. Cho nên, năm 1966 đã trở thành năm đặc biệt của văn nghệ nữ giới. Bởi chính từ năm 1966, văn nghệ nữ giới Việt Nam mới xác nhận được sự có mặt một cách đáng kể của mình trong địa hạt văn xuôi. Đây cũng là điểm khác biệt so với sự thành tựu của nữ giới trong văn nghệ vào năm 1928. Điểm khác biệt thứ hai là trong năm 1966, văn nghệ nữ giới không chỉ được biết đến qua một tác giả mà là qua nhiều tác giả đồng thời những tác phẩm thành công, như đã nói không phản ánh cái tính thẩm ngẫu hứng của người viết mà ngược lại đã phản ánh một ý thức sáng tác rất rõ rệt.

Và từ sau 1966, người ta có thể nói không gian lận là các tác giả nữ giới Việt Nam đã dần dần được ưu thế trên thị trường sách báo, ít nhất là cho tới nay. Nửa phần sau của thập niên 1960, tuy chỉ có sự góp mặt của một số lượng không nhiều lăm so với những cây bút khác phái, nữ giới Việt Nam đã tạo được một thế đứng hết sức quan trọng.

Nếu nhìn sự góp mặt của nữ giới trong văn nghệ và riêng ở địa hạt văn xuôi khởi đầu từ những truyện ngắn của Tương Phố đăng trên Nam Phong tạp chí vào năm 1928 cho tới nửa phần sau của thập niên 1960, sự góp mặt đó đã luôn luôn đặt trên một hướng tiến đầy phấn khởi.

Tuy nhiên, người ta cũng không thể không lưu ý tới sự kiện là cho tới nay, bốn năm sau bước tiền nhảy vọt 1966, văn nghệ nữ giới vẫn chưa có thêm một bút danh mới nào trong địa hạt văn xuôi. Riêng trong địa hạt thơ, sự góp mặt có lẽ vẫn ổn áp như bút cũ lúc nào nhưng kẽ từ sau Anh Thảo, người ta vẫn còn phải chờ đợi mặc dù vào những năm trước 1963, người ta đã có dịp đọc một tác phẩm tương đối đáng kể là Gió Sang Mùa của Hà Phương và một số tác giả khác xuất hiện một cách bất thường trên các tạp chí văn nghệ như Tuyết Nhung, Tuyết Linh, Hoàng Hương Trang...

(trích GÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM)



TRÊN ĐỈNH CÔ ĐƠN

Cũng như người lúc sinh trong máng cỏ
Ta lớn lên bằng tất cả muộn phiền
Người nhập thế vai chùng cây sú mang
Ta sống với đời đè chì yêu em
Ba mươi năm người chồn chân rao giảng
Đem phúc âm kết ống gợt tình người
Còn như ta, nứa đời, tên lang tử
Lang bạt tìm em tặng tiếng - yêu người
Con đường người quanh co khúc khuỷu
Người đã đi sao chẳng chút nhạc nhẫn
Còn như ta nỗi sầu do thập giá
Theo dấu chân người nghe mỏi rụng rời
Trên đỉnh cao buồm chiều nào tàn tạ
Đời trả cho người với tất cả cô đơn
Tình của ta suốt đời ngậm trái đắng
Ta cũng dành vượt mặt tiễn chân em
Nghe ngoài kia sương đồ dưới chân thềm
Sương đông lạnh hay cõi đời ta giá buốt
Ta nhắm mắt giã từ vùng ảo mộng
Trả em về cùng cố-quận-tàn-phai

VŨ HOÀNG

BÀI RU HỜI

Hời ru ! Con ngủ ! Hời ru !
Ngủ yên con sẽ quên thù ngàn xưa
Thoáng nghe trời vọng âm thầm
Mẹ nung tiếng khóc cho vừa tàn thu
Hời ru ! Con ngủ ! Hời ru !
Con hai dòng máu thịt mù tương lai
Nỗi buồn tuyệt chủng chưa phai
Bơ vơ cõi tháp hỏi ai đứng chờ
Hời ru ! Con ngủ ! Hời ru !
Ngủ say con đê hồn du về trời
Thưa rằng một lú ma hời
Đằng dặng nô khí khắp nơi hận thù
Hời ru ! Con ngủ ! Hời ru !
Ngủ đi ! Con ngủ ! giống như thiên thần
Mẹ đà tóc bạc hoa râm
Ru con đã mỏi đầm đầm lệ khuya

DƯƠNG LINH

HOANG MANG

Con đường này còn đến bao xa
Hình như có tình yêu vừa khôn lớn
Thắp trên các hoa lá ven đường
Có bàn tay nào đi tìm ngọc thạch
Xây một lầu dài làm tình sử mai sau ?

Con đường này sẽ đi về miền xuôi hay
ngược
Có mùa xuân đang tìm đến rong chơi
Em có nghe hơi xuân bay ngào ngạt
Và cuộc tình đang đến độ lên ngôi ?

Con đường nào em vừa bỏ đi
Chuyển xe chiều âm thầm qua đó
Chở nỗi buồn không tên

Ở hay ! có màu mắt nào đang khóc
Ở tận ngàn xa trong gió bay...

NGHIÊM HỒNG GIANG

NGẦU HỨNG

Mê em, sơn thoảng nét cười
Búp măng dài nồi gai người cuồng thơ
Nửa vùng da thịt bắng quơ
Rùng mình ra tưởng tới bờ lieu trại
Ta về bán vội tương lai
Dâng em để mướt chân dài các em
Bỗng dung ta muốn thèm điên
Nguyên theo em tới bờ nguyên thủy nào

TRẦN THẾ TƯỞNG

CÒN GIÒ ĐÂU EM

Em còn đứng đó đợi ai ?
Chiến chinh máu lửa mọc dài lối đi
Em còn đứng đó làm chi ?
Cúi đầu ta chỉ biệt ly một lần
Hay em đứng đợi mùa xuân ?
Ngoài kia súng nồ ta cầm lặng rồi
Hay em đứng đợi mưa trời ?
Nắng thêu lửa đỏ đốt trời mưa ngàn
Hay em đứng đợi vành tang ?
Quê hương khói lửa đã mang lên đầu
Nào còn lại những gì đâu ?
Đứng trong ngóng nứa cho sầu má môi.

NGUYỄN QUANG BẰNG

Năm chim Cút

Một quan sát viên chính trị am hiểu tình hình tại Lăng Ông Bà Chiểu, hôm nay đã lên tiếng tiên đoán rằng năm Tân Hợi sẽ là năm chim Cút

Quan sát viên, bỏ đài kiếng đèn xuống, mở miệng tuyên bố : « Năm Canh Tuất là năm gà. Tuy Tuất là chó nhưng năm đó phải nuôi gà. Trong năm Canh Tuất các gia chủ thường thỉnh mồi nhà mươi con gà về nhà phung dùng. Chính sách nuôi gà hợp với chủ trương của Tông tông vì Tông tông cũng nuôi chuồng gà rất lớn, cở trào con. Tiếc rằng chuồng gà của Tông tông có lỗ cả bỗ cầu và điều hâu nên hay có tiếng kêu quang quác ».

Năm Tân Hợi sẽ là năm chim cút. Quan sát viên tuyên bố như vậy. Điều này hợp với chủ trương rút quân giải kết của Tông tông Mèo Nixon. Vì rút quân theo tiếng nom cũng kêu là cút. Giai cấp Mỹ tại nước ta hiện đang thành lập một đảng chánh trị lấy tên là Đảng Nuôi Chim Cút. Chim nó cút mất thì chị em ta sẽ không bán vào cái chí mà ăn được. Cho nên chị em phải mở chiến dịch nuôi chim Cút tiến đến một đảng phái chánh trị đại diện cho quyền lợi của giới nuôi chim.

Chiến dịch nuôi chim cút này sẽ mở rộng ra lan tràn trong toàn dân toàn quân, hiện nay đã kiểm soát được 99,7% dân số. Ảnh hưởng rất vĩ đại như sau này.

Chim Cút và chánh trị

Theo phát ngôn viên của đảng nuôi chim Cút thì phong trào nuôi chim Cút sẽ ảnh hưởng mạnh tới nền chánh trị Giao chỉ. Trước hết là ảnh hưởng vào các nữ chánh khách.

Chúng ta biết rằng trong chánh giới Giao chỉ có một số nữ lưu nhân vật rất nổi tiếng, trong số đó nổi bật là các nữ NS và DB.

Bà NS Nguyệt Minh mới sang HK, tuyên bố rằng phụ nữ VN đã hoàn toàn được giải phóng, không cần giải phóng nữa, nhiều quá, e không tốt. Lời tuyên bố này làm cho các phóng viên, ký giả Mỹ vô cùng hoang mang, họ kéo nhau theo dõi bà NS từng bước một, từ lúc đi ngao du sơn thủy, lúc dự các bữa tiệc tùng tiếp tân, cho tới lúc về phòng đi ngủ. Bởi chung ở Mỹ đang có phong trào đòi giải phóng phụ nữ. Mục tiêu của phong trào này không phải là giải phóng các Mèo cái khỏi ách thống trị của Mèo đực. Ở Mỹ thì vai trò Mèo cái luôn luôn ở trên Mèo đực, chính các mèo đực mới cần được giải phóng. Nhưng phong trào bên Mỹ chỉ đòi giải phóng các Mèo cái khỏi các qui lệ xã hội cổ điển, mà hành động tượng trưng sự « bứt xiềng xích » của các Mèo cái là bỏ phăng cái nịt vú ra. Các Mèo cái bỏ nịt vú tức là được giải phóng. Hiện nay các nữ sinh viên đã và theo phong trào. Các bà nội trợ cũng tấp lèn gia nhập. Qui bà qui cô không thèm mặc nịt vú nữa. Vì vậy khi nữ nghị sĩ Việt Nam tuyên bố hờ : « Tôi đã được giải phóng » thời các anh phóng viên đực rụa Mèo trố cả mặt lên. Khi các anh Mèo đực non nghe lời tuyên bố « Đàn bà con gái Việt Nam đã

ÔNG ĐẠO CẤY



giải phóng hết trọn hết trọi rồi, thời các anh hùng hục di tòng quân tình nguyện sang Việt Nam ham chiến chống Cộng Sản xâm lược và giúp đàn bà con gái Việt giải phóng thêm ty nữa.

Vai trò chói sáng của bà Nguyệt Minh trong năm qua bỗng hết sáng vì sự xuất hiện của các nữ chánh khách như nàng Kiều lá đỏ cả mươi đầu ngón tay con nhà người ta. Bên cạnh nàng Kiều còn có bà Trần Kim Thoa, con người có bộ mặt nhiều phần hơn là da và có chủ trương cho nhảy dây lấp, mở bình khang trói để cải lương xã hội. Ngoài các nữ khách trong quốc hội, bên ngoài còn có chị Năm Thành, con người đang làm chủ tịch 3 cái hội, làm phó chủ tịch 3 cái hội và ủy viên 4 cái hội khác, tổng cộng mươi cái hội, nên bảo chí kêu là Thập Thành, chị Năm Thành là nhà tư bản chinh tảng nhưng nhất định đại diện cho hàng ngũ lao động, một cựu ủy viên tích cực của phụ nữ liên đội do bà cố Nhu lãnh đạo nhưng hiện nay lại thuộc « giới thân cận » các thày Án Quang, bắt cứ cuộc tranh đấu cờ to cờ nhỏ nào cũng có mặt chị hết.

Nhưng các nữ chánh trị gia kè trên có liên quan chi tới phong trào nuôi chim Cút ?

Thưa câu chuyện dài dài như thế này :

Án úc và chánh khách

Một quan sát viên đeo kính đèn vẫn ngồi đoán quê ở Lăng Ông đã nhận xét rằng nền chánh trị của phụ nữ Giao chỉ phải được soi sáng bằng ánh đèn Tâm phản học.

Các phụ nữ không được thỏa mãn tình yêu thương, sẽ phải tìm cách thăng hoa mối tình nồng nàn của mình bằng cách diễn tả nó ra thành tình yêu nước, yêu dân, yêu người lao động, yêu cõi nhà và yêu... phụ nữ.

Một bậc nữ lưu trẻ đẹp, sung sức, thản minh đáo ra đây, nhưng không được đấng phu quân làm thỏa mãn tình thương yêu, dù đấng phu quân có sử dụng đến cả mươi đầu ngón tay chằng nữa. bậc nữ lưu đó sẽ quay ra làm chánh trị. Bà Cố Nhu sở dĩ tác oai tác quái quá xá trong các năm cuối đời Diệm, có lẽ cũng vì ông Cố mải lo mưu mô chánh trị để gối chăn lạnh lung. Ngày nay các nữ dân biển Mộng Thủ, Kim Thoa lầm điệu tiếng làm om xóm cả chánh trường cũng chỉ vì các bà chán chờ tình yêu thương không đủ đầu cho hết nên đem đồ lót đầu dân chúng đang làm than khổ ải vì chiến tranh. Rất đáng quí vậy.

Chính vì vậy mà phong trào nuôi chim cút sẽ có ảnh hưởng trên nền chánh trị phụ nữ.

Các quan sát viên tại Lăng Ông Bà Chiểu tuyên bố rằng trứng chim cút là một món ăn rất bổ dưỡng. Nhiều thầy thuốc Bác sĩ cũng đồng quan điểm đó, cho rằng đàn ông ăn trứng chim cút sẽ có sức khỏe dồi dào. Ngày xưa Kì Dương Liệt Lão hiện nay cũng đã viết bộ các cù sâm Cao ly đi không ngậm nữa mà chuyên sức trứng chim cút. Theo các giới thân cận hằng xe đò Saigon Vũng Tàu thì quả thực trứng chim cút rất công hiệu. Một khác những nhà nuôi chim cút cho biết, một con chim cút trống thường có thể giúp cho cả chục con chim cút mái để trứng sòn sòn mỗi ngày. Sức mạnh đó không kém chi loài hổ cầu. Do đó đàn ông ăn trứng chim cút sẽ già long hạnh phúc già dinh.

Kết quả là nếu các đấng phu quân của những vị nữ lưu chánh khách Việt Nam đều được cung cấp trứng chim cút đầy đủ thì chắc chắn các nữ chánh trị gia của ta sẽ có một đời sống ấm cúng quân binh, và đời sống xã hội do đó cũng quân binh hơn.

Phong trào « nuôi chim cút » tại VN đang mời các vị nữ NS, DB tham dự thành « cố vấn đoàn » của đảng nuôi chim cút.

Nếu mỗi gia đình của quý vị Cố vấn nói trên đều có nuôi chim cút thì cam đoan nền chánh trị Giao chỉ năm nay sẽ thay đổi một bộ mặt mới. Là sẽ thay đổi không đồ « trên 10 đầu ngón tay » nữa. Và Kim Thoa bà bà sẽ có thể rút lại đề nghị « nhảy dây lấp ».

Còn đợi gì ?

Bản đạo viết lách lầm cầm thê nào mà chuyện con chim cút làm mất hơn một trang báo. Người ta có thể xuyên tạc rằng Ông Đạo Cây vận động tranh cử Tổng thống cho Ông... Nixon bằng cách cõi động rau rỉ phong trào chim cút, tức phong trào rủ quần.

Vậy xin nói sang chuyện khác.

Từ chuyện chim cút xin nhảy sang chuyện tham nhũng.

Đầu năm báo chí loan tin rằng linh cữu hỏi đã tham nhũng trong vụ chạy nhà ở chợ Cầu Muối.

Ngày trước Tết chợ Cầu Muối cháy. Linh cữu hỏa kéo tới, nhưng xe không có nước, với nước không có chìa khóa mở. Những gian hàng nước nào

chịu chỉ cho « anh em ta » vài trăm xấp thi lạt cỏ nước phun ào ào bảo vệ rất kỹ. Giờ hàng nào không chịu chỉ thi với nước không phun tới, hàng cháy tiêu.

Đọc tin này Ông Đạo Cây thấy mình thực đắc tội. Rõ ràng là các ông Hòa đã chịu ảnh hưởng lý thuyết lưỡng bỗng của Sinh Tử Phù nên mới để cho bà hỏa hoành hành.

Trước đây Sinh Tử Phù đã đề nghị nhà nước phả bỏ hệ thống trả lương hiện tại, thay bằng lối trả lương dân chủ trực tiếp từ hạ tầng. Theo lối đó thì dân sẽ trả lương trực tiếp cho các nhân viên nhà nước. Nhân viên cấp dưới sẽ trả lương cho nhân viên cấp trên.

Theo cách trả lương này thì người có nhà cháy phải trả lương trực tiếp cho các ông Hòa. Không lãnh lương, không có cả tiền thưởng tết, tất nhiên các ông hòa đình công phải làm. Cũng giống như vậy các người đi xe sử dụng công lộ phải trực tiếp trả lương cho cảnh sát công lộ bảo vệ trật tự lưu thông. Các tòa báo phải trực tiếp trả lương cho nhân viên điền bao của các bộ.

Vì ảnh hưởng từ trường cách mạng lề lối trả lương của Ông Đạo Cây cho nên các ông Hòa bỗng vô tình đồng lõa với bà Hòa và bị dân chúng xỉ vã về cái tội đồng lõa với tình này. Bởi vậy ! Trong xã hội các người có tư tưởng cách mạng, đám đi trước quần chúng mấy trăm năm, bao giờ cũng bị xỉ vã că. Hệ thống trả lương dân chủ trực tiếp có lẽ phải 300 năm nữa mới thực hiện được. Hiện nay còn quá sớm ! Nên các nhà cách mạng tư tưởng như quý ông Hòa mới bị tố là tham nhũng ! Thiệt tội nghiệp !



GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Chúng tôi vừa nhận được tuyên tập truyền ngắn của chín nhà văn Không Quân do Nguyệt San LÝ TƯỞNG của Quân Chủng Không Quân ấn hành :

NHỮNG MẨNH TRỜI KHÁC BIỆT

Truyện của chín nhà văn Không Quân
Ấn loát mỹ thuật. Dày 186 trang — Giá 200\$

Trân trọng giới thiệu NHỮNG MẨNH TRỜI KHÁC BIỆT với độc giả Bốn Phương, và cảm ơn nhã ý của Nhà xuất bản LÝ TƯỞNG Không Quân.

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

Báo chí và mặt trận Nam Lào

Máy bay Hoa Kỳ và quân đội Đồng minh ồ ạt tấn công Nam Lào khi Saigon đang đón mừng một cái tết buồn thiu và bên trời Mỹ hơn một ngàn phóng viên đang bận rộn tường thuật Apollo 14. Các bản tin ngoại quốc tràn ngập Apollo làm lu mờ đi cuộc chiến sôi động ở Đông Dương. Nếu không có Apollo 14 thì các «chuồng cọp» ở Con Sơn cũng không thể sôi nổi bằng vụ Nam Lào. Cái cục xương mắc cù các hàng thông tấn và đúng đinh ngắm dân Việt Nam đón một mùa xuân «hoi hậu».

BÚT CHÌ

THÀNH NIÊN

Huấn luyện đợt chót

Ngày 03-2-1971 vừa qua, hơn 800 sinh viên Luật Khoa đã tập tại sân vận động Hoa Lư để lèn đường thử huấn quân sự một tháng tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Đây là đợt thử huấn quân sự cuối cùng của sinh viên tính cho niên khóa... 1969-1970 và cũng là đợt huấn luyện cuối cùng theo thể thức huấn luyện quân sự từ trước tới nay cho sinh viên và học sinh.

Ngày 2.2, Thông tấn xã Tryodo xé rào bắt chấp lệnh embargo cho biết 5.000 quân nhảy dù VNCH đã tấn công Nam Lào. UPI đã sao lại và hôm sau người ta thấy bản tin ấy trên mặt tờ Saigon Post. Chưa biết MACV có thái độ nào.

Trong khi đó, các báo xuất bản tại Saigon cũng một mặt đưa nhau khai thác và khẳng định 10,000 quân VNCH (Báo Trắng Đen) hay 30.000 quân VNCH (Hòa Bình) đã tấn công Nam Lào, một mặt lại run run vì sự im hơi lặng tiếng của phát ngôn viên chính phủ và Quân đội VNCH. Mọi lần còn có các bản tin ngoại quốc mà căn cứ, bây giờ thi chửu. Cùng lúc ấy, phát ngôn viên Pathet Lào liên tiếp tố cáo Mỹ tăng cường ném bom, tăng cường quân Thái Lan vào vùng Boloven

và chuẩn bị cho quân Nam Việt Nam vượt biên giới. Nội tình Lào cũng chẳng sáng sủa gì khác. Tướng tá đòi lật đổ chính phủ của hoàng thân Phouma (AP 2/2). Thế là báo chí làm một màn liều mạng, vừa loan tin vừa run vì ông chính phủ nhất định kêu gọi không nói.

Không biết từ nay các lãnh tụ sinh viên sẽ tính sao, khi việc huấn luyện quân sự được giao cho các ông nhà binh thứ thiệt 72 phần đầu và khi Nha TNHD chỉ còn phụ trách về hiệu đoàn và thể thao tại các trường học? Đây cũng là dịp để các giáo chức biệt phái từ già hẵn bộ quần áo kaki và trở về với nghề gỗ đầu trê của mình.

cũng lấy làm chán ngán nên đã giao trả việc huấn luyện quân sự lại cho Bộ Quốc Phòng. Trước khi bộ Giáo dục rửa tay gói kiếm các sinh viên được mời lên Quang Trung ăn cơm lính đợt chót vào ngày 3.2.1971 theo chương trình huấn luyện... năm 1970.

Khách hàng thường xuyên trong nước của CLĐK còn gồm các sứ quán ngoại giao, bộ Thông tin và các đài phát thanh nữa. Ở ngoại quốc, thì các miền Đông Nam Á tiêu thụ nhiều bài CLĐK nhất, còn các nước Âu Mỹ xa xôi, thì họ chỉ đăng hai hoặc ba phần mươi số bài gửi tới. Có thể họ tự ái vì một tờ báo ở nước ngoài chẳng lẽ phải mua bài của người khác sao?

Tiêu công nghệ của một gia đình

Thành lập từ năm 1966, CLĐK cho tới nay vẫn là cơ sở độc nhất tại VN có bài gửi ra ngoại quốc. Tại các nước tiêu thụ nhiều đặc ký, hằng đều có mặt người địa phương làm đại diện đã giao dịch, và đôi khi viết bài gửi về. Tuy tam hoạt động có vẻ quốc tế như vậy, CLĐK theo ông Hùng, lại chỉ hoàn toàn là một «tiều công nghệ». Ông giám đốc viết bài, sửa văn, bà vợ làm việc văn phòng, cậu con có tài vẽ phải lo hi họa! Đó là không hề khi có việc gấp, cả nhà còn phải xúm lại mà đánh máy hoặc quay ronéo. Tuy thường xuyên có hàng vài chục cộng tác viên đưa bài tới, ông GD cho biết, «vẫn đề khó khăn nhất của hằng đặc ký, là vấn đề nhân sự».

Công việc sản xuất một bài đặc ký

Một bài do phóng viên viết (bằng tiếng Việt) phải qua tay biên tập viên, phụ tá chủ bút, rồi chủ bút sửa lại ba bốn lượt. Bài phải được cắt xén, ráp nối hoặc viết lại một phần, cho đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế của một bài đặc ký. Sau đó, một ban sẽ phiên dịch ra tiếng Anh. Bản tiếng Anh này lại được một ông người Mỹ viết lại cho đúng ngữ pháp của báo chí quốc tế. Rồi mới dịch sang Pháp hay Hoa hay Nhật văn. Một bài đặc ký được xao náo 6-7 lần từ lúc phóng viên đưa bản thảo, tới lúc in thành bản gửi đi.

«Như vậy, hằng phải chịu một phí khoản lớn lắm, về tiền nhuận bút?»

«Đúng! Tôi trả một bài Việt ngữ, trung bình 2000, và tới khi bài hoàn tất thì phải chi tất cả 7000 đồng.

«Ông cho biết vấn đề nhân sự khó khăn, chắc ông muốn nói tới những người cộng tác ngoại quốc?»

«Không chỉ người ngoại quốc đâu. Họ thì có vấn đề thời gian lưu ngụ tại Việt Nam, người nào ở lâu cũng chỉ vài năm là cùng; tôi phải có người dự trữ để thay thế hoài à! Còn vấn đề chính là sửa bài việt ngữ đó. Cố coi tôi phải làm lấy đây! Tôi sẵn sàng trả 30 ngàn cho một ông làm nửa ngày, nếu ông ta thay được tôi.»

Ông Hùng còn cho biết đã có 10 năm kinh nghiệm làm phóng viên cho Việt Tân Xã và báo Saigon Post báo Times trước khi tạo dựng nên hằng CLĐK. Theo ông, số vốn tiên khởi của CLĐK rất ít, chỉ chừng vài chục ngàn đồng. Và ngày nay, thi với tài tháo vát cũng sự say mê công việc của mình, ông đã «kiếm dư ăn». Người ta cũng không ngạc nhiên gì lắm, nếu thấy CLĐK đôi khi sản xuất những bài về chính trị có tính cách bênh vực lập trường của chính phủ vì chủ trương của CLĐK là phục vụ quốc gia dân tộc và ủng hộ chính phủ VNCH.

HẠ QUYỀN



SÁCH

Quốc sử Tập Lục Di cảo của Nguyễn thiệu Lâu Khai Trí xuất bản

Ngày trước có cụ Nguyễn văn Tố nổi tiếng là nhà bác học về lịch sử, ngôn ngữ và văn học. Nhưng khi cụ mất đi thì không để lại một tác phẩm nào in thành sách những công trình khảo cứu của cụ trong bao năm dù mài ở trường Viễn Đông bác Cồ chỉ dâng rải rác trong các tạp chí, chưa được ai sao lục lại để ấn hành.

Nhà sử học Nguyễn thiệu Lâu làm việc chung với cụ Nguyễn Tố ở trường Viễn Đông Bác Cồ, và coi cụ Tố như bậc thầy, suýt nữa cũng rơi vào trường hợp của Nguyễn văn Tố. Nhưng Nguyễn văn thiệu Lâu may mắn hơn vì đã có một người con trai, ông Nguyễn thiệu Quang, nên sau khi cụ Lâu tạ thế, các bài khảo về sử học của cụ dâng rải rác trong các tạp chí, đã được thu thập để in thành sách. Đó là bộ Quốc sử Tập Lục, dày hơn 700 trang do nhà Khai trí xuất bản.

Quốc sử Tập lục, theo ý nghĩa của tên đó, không phải là một bộ sử dày đặc; nhưng gồm nhiều bài khảo cứu lịch sử nước ta, chú trọng đến giai đoạn lịch sử cận đại. Đó là giai đoạn lịch sử từ thời Gia Long thống nhất nước ta trở về sau, cũng là thời mà tài liệu lịch sử của ta còn đầy đủ hơn những thời đại trước.

Nguyễn thiệu Lâu là một nhà khảo sử có phương pháp, và rất thận trọng. Các tài liệu đều được tác giả nghiên cứu kỹ trích dẫn đầy đủ, sử dụng một cách đắn đo và lý luận trên các sử chứng một cách thông minh và tinh tế.

Ngay từ đầu cuốn sách, Nguyễn thiệu Quang đã sao lục một bài của tác giả viết từ 30 năm trước đây: «Muôn được một bộ sử đúng đẽ mà đọc» trích trong báo Thanh Nghị số 61 năm 1944. Tác giả cho rằng để sửa soạn cho một bộ sử Việt Nam dày đủ, cần phải có các

sử gia dọn đường, khảo cứu sưu liệu và chuyên về từng vấn đề hay từng thời kỳ lịch sử một. Các sử gia dọn đường đó sẽ cung cấp vật liệu cho một sử gia sau này để kiến thiết nên bộ Việt Sử đầy đủ mà chúng vẫn mong ước.

Bộ Quốc sử Tạp Lục đóng vai dọn đường khiêm tốn đó. Tác giả chuyên chú đến giai đoạn 1802 đến 1885 trong lịch sử nước ta. phần chính của cuốn sách, từ trang 79 đến trang 673 là các bài khảo sử được Nguyễn thiệu Quang, với sự giúp đỡ của học giả Lê văn Siêu, cũng là một bạn thân của tác giả, xếp thành hai phần là Khảo sử và Danh nhân lịch sử.

Phần khảo sử hơn 300 trang đề cập đến các việc bang giao và việc tri quốc. Những liên hệ ngoại giao giữa nước ta với Tàu, Xiêm La, Lào, Chân Lạp Hòa Lan và Pháp đã được Nguyễn thiệu Lâu nghiên cứu trong 12 bài. Thí dụ tác giả đã khảo sát về cái lê thụ phong của vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức căn cứ vào quốc sử để tìm hiểu ý nghĩa của sự tham phục nhà Thanh đối với các vua đời Nguyễn. Tài liệu rõ ràng và nhận định, lý luận rất phân minh, tinh tường.

Phần tri quốc gồm 16 bài khảo cứu từ các vấn đề đúc tiền, mở mang tinh Hà Tiên, đào sông Vĩnh Tế đến việc chế tạo tàu máy hơi nước vào cuối đời Minh Mạng.

Phần Danh nhân lịch sử cho thấy một khía cạnh đáng quý trong con người sử gia Nguyễn Thiệu Lâu. Bên cạnh con người của khoa học lịch sử, con người lý trí, còn có một nhà giáo dục, một người nồng nàn tình yêu nước và yêu tuổi trẻ, muốn giúp tuổi trẻ Việt Nam tìm thấy hào hứng trong gương sáng của các tiền nhân.

Các danh nhân lịch sử được Nguyễn Thiệu Lâu đề cập đến phần lớn là các vị sống vào đời Nguyễn mà sử sách từ trước đến nay ghi chép rất sơ sài, đây là lần đầu tiên được biên khảo kỹ càng. Đó là các ông như Trương minh Giảng, Phạm Văn Điện, Nguyễn Đăng Giai, Phạm Thế Hiền v.v. mà chúng ta thường thấy ghi tên trên các

đường phố Saigon nhưng ít người rõ công nghiệp.

Chính vì vậy bộ Quốc Sử Tạp Lục không những hữu ích cho các sử gia mà còn là một tác phẩm lý thú cho bất kỳ độc giả nào tò mò muốn hiểu rõ lịch sử nước nhà. Các trình bày cuốn sách gồm nhiều bài ngắn, lối văn gọn gàng của tác giả, các bài ký ức về Huỳnh Thúc Kháng, Phan bội châu v.v. càng làm cho cuốn sách trở nên dễ đọc đối với mọi loại độc giả.

(VHB)

NHẠC

Tù Tục Ca Đến Đạo Ca

Với gần 60 tuổi trời làm bậc pho cá mái tóc hippy già, nhạc sĩ Phạm Duy vẫn sáng tác rất khỏe rất mau và rất phong phú. Ngày tết Tân Hợi một bài hát mới đã được tung ra dưới ánh sáng đèn màu chuyền động của phòng trà Ritz. Đó là bài Đạo Ca.

Mấy năm trước đây, nhạc sĩ Phạm Duy đã lần lượt cho ra đời các loại Tâm Ca, Phản nô ca và Hòa Bình ca. Tập hòa bình ca được ấn hành gần đây nhất do Nhóm Quảng Hóa. Nhưng một số bài ca chưa bao giờ được nhạc sĩ cho ấn hành thâu băng hay trình diễn. Đó là loại Tục Ca.

Phạm Duy sáng tác tục ca chỉ để chơi cho vui, và hát cho một số người thân nghe. Tuy gọi là tục ca nhưng không vì thế mà bài hát thô tục, trái lại, còn đượm vẻ thơ mộng táo bạo và một thứ tự trưởng về nhân sinh.

Bài thơ Bùi Giáng được nhạc sĩ phổ thành ca khúc là Gái Lội Qua Khe. Bạn phải nghe Phạm Duy vừa vỗ đòn vừa hát :

Gái lội qua khe
Nước từ rừng về
Gái lội qua khe
Nước từ rừng về...è è !

Bài thơ kè rắng cô gái bị uớt quần uớt áo, và thi sĩ đã bỏ khăn trên đầu tặng cô để che thân. Cái khăn trên đầu, thi sĩ nhấn mạnh mà đầu thì đè lạy ông bà ông vải.

Trong một bài ca khác, nhạc sĩ kè rắng : «Tôi có người yêu có cái mông to như Thầm Thúy

Hàng, vú to như vú dâm v.v., nhưng tất cả đều là đồ giả. May thay bài ca kết thúc rất có hậu rắng «Nàng chỉ có một trái tim là thật»

Vào cuối năm Canh Tuất, nhạc sĩ Phạm Duy đã viết một số tình khúc mới, đề cho các con ông trong ban The Dreamers và cô con dâu Julie trình diễn. Nhưng đặc biệt bài ca mới nhất của Phạm Duy lại mang tên là Đạo Ca.

Đạo Ca được nhạc sĩ gọi là bài ca đi tìm Chân Lý, một loại ca khúc mà Phạm Duy đang dự trù viết. Bài Đạo Ca thứ nhất này cảm hứng từ bài thơ của thi sĩ thiền sư Tuệ Hải (Lão Tôn đã giới thiệu thi sĩ Tuệ Hải trên báo Đời). Đó vẫn là một bài thơ tình:

Nếu em là kiếp chim...
Nếu em là giọt sương...
Nếu em là cánh hoa...
Anh là chim chích chòe...
Anh là hạt bụi...

Nhưng trong bài thơ tình này thi sĩ đã nhập vào vạn vật tiến tới một thứ tình vĩnh cửu, vùn trú hóa.

Phạm Duy đã ghép 2 câu thơ của Tản Đà làm điệp khúc cho bài ca :

Mình với ta tuy hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai

Khi tôi đến thăm Phạm Duy tại căn nhà của nhạc sĩ ở Phú nhuận bên mâm cơm chiều đang dọn ra nhạc sĩ và các con đang tập lại bài nhạc. Phạm Duy nằm trên ghế xích đu điều khiển. Duy Quang ngồi gõ trống. Các cậu Phạm Duy con khác đệm guitar và dương cầm. Cô Julie bé con ngồi nghe và hát.

Bài Đạo Ca đã được trao cho bé Hiền cô con gái gần út của Phạm Duy và Thái Hằng. Bé Hiền cất giọng trong và nhẹ như thiên thần «Nếu em là kiếp chim»... Lại một ngôi sao mọc, một danh ca tương lai sản xuất từ một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng.

(ĐQT)



LỜI GỬI NGƯỜI ĐI TRƯỚC

Trong đây mắt hững hờ bóng trái cây khô
sồi vào ly rượu vàng hồ phách
buổi chiều nhỏ mầu hồng trên mặt
thành phố chảy ngang những áo tím áo vàng
các anh thay gì
khi cất tiếng cười khà ngạo nghẽ
mỗi âm thanh che dấu nội nhục nhẫn
mỗi lời nói vỡ òa câu nguyên rủa
Như bụi cát vàng
lặng im trong lòng bờ thẳm
nước mênh mông che kín khoảng trời hồng
hạt cát ngủ triền miên kiếp này qua kiếp khác
mặc những lượng sóng bạc đầu cuồng nộ
gào thét mãi với màu xanh

các anh thay gì
khi vẽ mặt vẽ mày đứng bình thản ngó
những lỗ đạn méo mó mỉm cười
những mái nhà, những thân cột nám đen tro

những chùm hoa đại mải mê
gục đầu trên bờ tường đồi nát.
Như mảnh khung đèn mang hàng tin cáo phó
có mặt mỗi sáng mỗi chiều
khung nào tên bạn khung nào tên thù
còn có gì phân biệt
trong đầu óc ngập đầy bon chen.

Buổi sáng buổi chiều phải ăn phải uống phải
vui chơi

các anh thay gì
khi tuổi trẻ chúng tôi đi qua lạc lõng khô cằn
không chút than van
con tim nồng nàn ướm niềm tin bằng nước mắt
chảy suốt tháng năm
tươi mát cỏ cây buồn.

Trong năm tay rưng rưng băng hưu
nỗi nhục nhẫn xin hãy quên
lời nguyên rủa âm thầm bỏ đi
ngọn đèn đường cúi xuống vẫy mừng
ngày anh em họp mặt

Trong đêm khuya đọc đoạn thơ ngắn của bạn bè
chợt ngạc nhiên thấy mình chưa gục chết.

VƯƠNG PHONG LAN



ĐÊM TRĂNG NHỚ BÉ

Trăng thật sáng trăng nghiêng trên gò nồi
ánh trăng rằm sông soái cúi hôn ai
trăng gọi gió mời đêm về dự hội
anh nghe buồn thoáng lạnh ở bờ môi
bé ơi bé — nhớ chao ơi là nhớ
cũng đêm rằm đêm trăng sáng phải không
bé bên anh kè kè chuyện đau thương
giờ xa cách trăng trên trời thật lạnh
giờ là lính — lính áo hoa mũ đỏ
trần thủ miền Đông gò nồi Tây Ninh
giữa đêm trăng anh khẽ gọi một mình
bé ơi bé — thương anh không hở bé
năm năm lính anh chưa hề kè kè
chuyện quân hành chuyện nắng sớm chiều mưa
anh rất sợ bé rưng rưng màn lè
thương làm sao thương biết mấy cho vừa
chiều hành quân qua vùng tam giác sắt
chà là thanh diền phuộc hội phuộc tân
bên Suối đá núi Bà Den Bầu Bắc
anh thật buồn gọi bé giữa hàng quân
Sáng cần quét vùng Katum Preck Lock
mặt khu Bời Lời Bầu Cỏ Khe Dol
Rocket trên đầu đại bác bên lưng
thương tuồi lính — thương vô cùng tuồi bé
bé ơi bé — thương anh không hở bé
Vàm cỏ Đông sông lạnh lẽo xuôi
rừng thật dày và nước lội ngang vai
nghe nhung nhút len vào trong da thịt
bé ơi bé — nếu một mai anh chết
cha sê buồn mẹ sê khóc không thôi
đứa em trai cầm súng bắn vào ai ?!
và bé nữa, bé khóc không hở bé
thôi nhé bé — bé thay anh cầu nguyện
nút áo đầu anh xin bé cởi ra
Việt Nam Hòa Bình Độc Lập Tự Do
khi một vì sao băng ngang tóc bé
thể là đủ đừng Lặng Ông Bà Chiều
nhà thờ Đức Bà Xá Lợi An Quang
bé sê buồn vì nơi đó thật sang
mình thì đói — mình thì nghèo — thì khô

Anh một mình giữa đêm trăng thật sáng
anh một mình giữa đêm lạnh mù sương
anh gọi thăm tên bé thật thương
bé ơi bé — nhớ chao ơi là nhớ

LĨNH THANH

BÁO TÀU TRÊN ĐẤT VIỆT



điều tra của LÃO TÔN

- 12 nhứt báo, phát hành khoảng 100.000 số mỗi ngày, 9 tờ phát hành buổi sáng, 3 tờ buổi chiều.
- 12 ông Chủ Nhiệm, ông già nhứt 72 tuổi, trẻ nhứt 34 tuổi, còn 10 ông đều trên 60 tuổi.
- 30 ký giả nam nữ «bao giàn» viết cho 12 nhứt báo, viết khoảng 150 trang mỗi ngày.
- Kỹ thuật ấn loát và phát hành.
- Những nhà báo danh tiếng của làng «Báo Tàu Trên Đất Việt».
- Tiểu sử Chủ Nhiệm và lập trường các «Báo Tàu Trên Đất Việt».
- Một vấn đề nhứt phức tạp mà nghiệp đoàn ký giả cần phải đặt ra: Đa số các ký giả báo Hoa ngữ chỉ việc phỏng dịch các bài trên báo Việt khỏi cần phải sáng tác tìm kiếm gì cả.

Tại Saigon về nhứt báo có 42 tờ Việt ngữ, 12 tờ Hoa ngữ, 4, 5 tờ Anh—Pháp ngữ. Các nhứt báo Việt ngữ tòa soạn đa số quy tụ ở đường Phạm ngữ Lão, Lê Lai, Nguyễn An Ninh. Các nhứt báo Anh, Pháp ngữ lại quy tụ ở thương xá Tax, Eden, ở đường Pasteur. Nguyễn Huệ, Lê Lợi (thật là đúng cách) Nhứt báo Hoa ngữ Kiến Quốc ở số 748 Bến Hàm Tử thọ được trên 40 năm, kể đến là tờ Viễn Đông ở 102 đường Khổng Tử, thọ được trên 30 năm. Đó là hai nhứt báo Hoa văn trùm thọ nhứt trong làng văn trận bút, dòng đã suốt 40 năm trùm không lúc nào tắt tiếng. Làng báo Việt ngữ chúng ta dành chịu thua về khoản này, hiện nay báo Việt ngữ có trên 40 tờ mà chưa có tờ nào cách đây 20 năm còn lưu lại dấu vết. Chỉ có hai tờ Quốc Nam và tờ Saigon Mới của Bà Bút Trà, ra đời trên hai, chục năm nhưng phải biết bao phen tắt tiếng nghỉ dài hạn có khi hàng hai ba năm mới có

cơ sống lại. Đa thọ át đa nhục chẳng vinh dù gì nhưng 70 còn phái i học 71, sống lâu vẫn «khoái» hơn, thế cho nên chắc chắn 2 nhứt báo Hoa văn Kiến Quốc và Viễn Đông là hai tờ báo «sống lâu nhất» trên bán đảo Đông dương Việt Miền Lèo. Đó là một ví nhụt cho tinh thần kiêu nhẫn chịu đựng dũng đòn cao của đồng bào Việt gốc Hoa. Nhờ tinh thần có thể chuyền bại thành thắng, biến nhục thành vinh.

oo

Thứ tự theo ưu tiên, những nhứt báo Hoa ngữ mà chúng tôi đã được tiếp xúc, chúng tôi xin giới thiệu nhứt báo Hải Quang, tòa soạn trị sự đặt tại số 619 đường Nguyễn Trãi. Cơ sở này là Tòa soạn trị sự, trên lầu là tư thất của chủ nhiệm, còn nhà in ở chỗ khác. Trong phòng làm việc của ông chủ nhiệm tên Lý Thu có 3, 4 trẻ thơ trai con, gái con, khoảng 5, 6 tuổi, mang tính túy của hai dòng Việt

Hoa. Ông chủ nhiệm Lý Thu vừa làm việc, vừa giáo huấn con thơ, trầm tĩnh, khoan dung, chịu đựng, tôi cảm phục vô cùng.

Dến đây tôi xin được dành vài hàng để cảm ơn ông bà Lý Thu đã dành cho chúng tôi nhiều cảm tình nồng hậu để hoàn thành bài báo này. Sài Gòn Chợ lớn không có ranh giới. Thịt bò nhúng dấm cuốn bánh tráng chấm với tàu vị yêu hòa với mắm nêm ăn vô cùng hấp dẫn. Ấy vậy mà đầu năm vác bát đi xông đất các đồng nghiệp «Báo Tàu trên đất Việt» tại Chợ lớn trên quê hương yêu dấu của mình tôi cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng. Khi đi qua y viện Quảng đông gặp một vị tuồi ngoại từ tuân diện mạo và cùng khôi ngô tuấn tú dừng xe, tôi lễ phép hỏi một câu: «Làm ơn chỉ cho tôi Tòa báo Viễn Đông ở chỗ nào» thì ông bạn «si sò» co dò chạy nốt. Tôi âu hận vô cùng, về đến nhà soi gương minh ngón minh cũng chẳng đèn nỗi, cũng nỗi cửa Không sún Trịnh, ông nội minh còn giỏi chữ Hán hơn cả người Tàu, tôn thờ đức Khổng hơn ai hết. Hoàn cảnh xã hội loạn ly phân tán, trộm cắp, cướp đột giờ phút nào không có, biết tin ai, ngao ngán thật biết trách ai bây giờ?

Vì mặc cảm lạc lõng cô đơn, can đảm lắm tôi mới tiếp tục viết bài «Báo Tàu trên đất Việt» này được. Buồn ngán hơn nữa là tôi dùng máy điện thoại để tin giờ hẹn với đồng nghiệp thi máy điện thoại đều bị cúp ngang. Ngao ngán, thất vọng! Tôi định bỏ ngang ý định thực hiện loạt bài này. Nhưng thiết nghĩ mình phải làm cái gì khó khăn để thanh công gọi là để lấy hèn dầu năm con heo này.

Thó là tôi đến từng tòa soạn, hết lễ khiêm cung xin gặp từng vị chủ nhiệm một bay tỏ ý định «đốt» muốn thực hiện bài phỏng sự điều tra nặng tính cách chuyên môn này, vừa gây nỗi cảm thông giữa làng báo Hoa và Việt của xứ Việt nam nhỏ bé đau thương này. Trong lúc đa số đồng bào chúng ta người Việt gốc Hoa, khoái ăn cá lóc nướng chui cuốn rau sống bánh tráng chấm mắm nêm hệt người Việt, người Việt khoái ăn mỳ vịt tiềm chan với tàu vị yêu; Vậy lẽ nào, chúng ta, cứ tạm gọi là giới văn hóa đi cho sang, thượng tầng kiến trúc của xã hội mà cứ một mình một chợ, sống chết mặc bay, an nguy, tương lai xú sở này phô mặc cho ai?? Cùng một nghiệp dỗ làng văn trâu bút, hút thở khi trời dưới một khung trời nhỏ hẹp, đau thương, cùng uống nước Đồng Nai có lẽ nào lại «tự cản» lẫn nhau như vậy. Thiết nghĩ át có nguyên nhân sâu xa chồng chất, bồn phận chung của chúng ta là phải tìm sự thông cảm chân thành trước để hưởng lợi ích chung sau để phục vụ độc giả. Nghĩ vậy Nên lúc mới đầu, tôi đặt tựa bài này là «Báo Tàu trên đất Việt» nghe hấp dẫn độc giả, ăn khách lắm, nhưng lại không được chỉnh và lịch sự với đồng nghiệp anh em người Việt gốc Hoa. Vì chữ «Tàu» có lẽ tương đương với chữ Anam để chỉ người Việt nam có lịch sử 80 năm nô lệ giặc tây. Quan niệm như vậy có phần nào cố chấp hẹp hòi mất tính cách văn hóa căn bản là vô biên cương ranh giới. Nên tôi phải nhắc đi nhắc lại với các vị chủ nhiệm các nhứt báo là tôi muốn viết một bài về thực trạng

báo Hoa văn trên đất Việt, cho đúng đắn và hợp lý. với từng vị chủ nhiệm chủ bút báo Hoa ngữ một, Lần cảm, suy bụng ta ra bụng người, 1 trăm con lợn cũng chung bộ lòng vì làng văn làng báo nói chung, ký giả văn sĩ nói riêng cái von «TỰ ÁI» thật to hơn gì hết. Thế cho nên tri kỷ tri bì tôi phải cầu thận như vậy để mục đích tối hậu là MƠI được những chi tiết giá trị nhất cho bài báo này — Có thể thôi.

Vài nét về chủ nhiệm nhứt báo Hải Quang

Ông Lý Thu năm nay gần 60 tuổi, có cốt cách một nhà giáo, một công chức mẫu mực sáng vác ô đi tối vác về hơn một nhà báo. Ngay phút gặp gỡ đầu tiên ông Thu đã lạc đầu nói: «Ngộ chán quá!» định bỏ cái nghề này mà không nói, nghiệp dỗ ma, nhứt là bây giờ có tới 12 tờ báo hàng ngày (9 tờ ra buổi sáng, 3 tờ ra buổi chiều). Tôi làm báo đã 20 năm, ngày xưa chỉ có 3 tờ báo làm sướng lảm, quảng cáo cứ việc ngồi ở toa soạn khach hàng mang đến tận nơi, nán nỉ mình mời đăng. Bây giờ khác, phải co người di lấy chịu chia phần trăm, trên giấy tờ một trang quảng cáo là 16.000đ, nhưng trên thực tế chia sot hết. Tôi lồ to muôn dẹp cho rồi... Thấy ông Thu làm việc tối tấp trong 5 phút không biết may mắn đặt máy điện thoại xuống nhắc máy lên. Tôi lấy làm ngại ngại bèn xin ông chủ nhiệm vui lòng giới thiệu cho một ký giả vào vùng vân đê «Báo Hoa ngữ trên đất Việt» với tôi để cuộc tiếp xúc tìm hiểu thực trạng và kỹ thuật làm nhứt báo Tàu để cuộc nói truyện được thông thả hơn khỏi làm phiền ông. Ông Chủ nhiệm Lý Thu lắc đầu chán ngán, trả lời: «Tôi có 2 ký giả phái đi công tác ở Miền Tây cả rồi». Tôi lại năn nỉ một lần nữa xin ông Chủ nhiệm vui lòng làm ơn giới thiệu cho tôi một ký giả nào có tiếng tăm trong làng báo Hoa văn ở ngoài báo Hải quang do ông làm chủ nhiệm vậy. Ông hai tay và thái dương nhám mặt lại như muốn che dấu một ngáp dài để cho bớt nhức đầu về vấn đề. Như đã đà! Bừng mắt dậy ông nói nguyên văn như sau: ký giả nào cũng «number one» cả, ông vừa nói ông vừa chỉ tay trên trời. Rồi lại nói tiếp: Cò ông nói rất hay nhưng viết lại không được, co ông không nói gì cả mà lại viết hay «phiết» làm sao bây giờ. Ông Lý Thu qua là tay quan xuyen tâm lý cao vút trời. Điện thoại kêu tối tấp, ông đứng lên ngó xuống giải quyết không biết bao nhiêu công việc khen tôi lấy làm ngượng anh kiểu từ ra về xia ông dành cho cuộc gặp gỡ khác trong hoàn cảnh thư thái nột chút chửi bè borden tôi tấp công việc như hôm nay tôi thấy áy nay trong lòng quá. Thấy tôi có phần nào tể nhụt lại quá vất vả với đề tài «Báo Tàu trên đất Việt», Ông chủ nhiệm Lý Thu thở dài nói: Thời, cứ ngồi đi, độ mươi phút nữa tôi mới phải đi, rồi soát xét lại giấy tờ, bài vở ngôn ngữ để trên bàn. Tôi chưa biết hỏi câu gì cho hợp tình hợp lý với năm phút sau cùng này. Như thông cảm với tôi khó khăn ấy ông Lý Thu chậm chãi kể lại cuộc đời vừa ngâm hai câu thơ của Tạ Ký.

«Chúa thi xa, Phật cao vút từng không
Phật tại tâm, nhưng tâm lại bệnh bòng

Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Pháp Hoa
đã Tú tài toàn phần tội ra làm công chức
cho Pháp Tấn xã với chức trưởng phòng
Thông Tin tại Chợ Lớn và tội ngạch quan
tham lái thượng hạng lúc đó tội mới 48 tuổi,
tội xin hồi hưu non. Pháp Tấn Xã là tiền
thân của Việt Tấn Xã ngày nay, được chuyển giao
cho chính phủ VN khoảng cuối năm 1948, tội huấn
luyện xong cho một số viên chức Việt Nam rồi nghỉ
việc. Bắt đầu từ đó tội chuyên hoạt động về Báo
chí ra lập cơ sở riêng. Cơ sở xuất bản báo chí đầu
tiên của tội là 2 căn phố lầu ba tầng tại đường Tống
Đốc Phương. Tờ báo đầu tiên ông làm chủ nhiệm
là tờ Thành Công hậu thân của Thế Giới Nhựt báo
(tự đóng cửa vì lỗ).

Khi làm Chủ nhiệm nhựt báo Thành Công một
biển cỏ xẩy ra, khiến Ông chán ngán muốn từ bỏ
quê hương thứ hai này trở về Trung Hoa. Nhưng
nhieu lý do gần hòi voi nhau, một phần vi do nghiệp
đã báo chí, một phần do tình cảm gia đình. Người
bạn đời thứ hai của Ông hiện nay là người Việt nam
dòng trâm anh, bao huynh của bà hiện nay là một
giới chức có thẩm quyền trong chính phủ VNCH.
Bà Lý Thu hiện nay là Tổng thư ký nhựt báo Hải
quang do Ông Lý Tú làm chủ nhiệm. Nhìn những
bé thơ 4, 5, 6 tuổi trai cõi gái cõi, xinh xắn, đĩnh ngộ
quây quần lúc Ông làm việc, horu nữa, với bà Lý Thu
phản mieng trang trọng trong nếp áo dài giao chí
trang nhã. Tuy tuổi của tội cách xa Ông quá nhiều, tôi
cũng trọng nghe Ông quả là bậc «lão già an thi», còn
vài chục năm nữa tôi mới nối tiếp được. Nhưng có
điều là cùng nam tính một nỗi đa tình lãng mạn
chịu chơi, nên tôi với Ông cùng thở dài thông cảm
hiểu cho nhau tại sao lúc đó Ông không thể rời bỏ
VN về HongKong an hưởng tuổi già.

Trở lại cơ sở nhựt báo Thành Công gồm hai
căn phố lầu 3 tầng tại Đại lộ Tống đốc Phương. Đây
là một cơ sở ấn hành trang bị tối tân trị giá vài
chục triệu. Chỉ vì một sơ hở nhỏ nhất, Ông bị kê
tiêu nhân hâm hại khiến cơ sở tiêu tan (?).

Cơ sở ấn loát này đã bị 1 thợ nhà in lợi dụng in
ngay một số truyền đơn có nội dung: «Đả đảo Ngô
đinh Diệm, rồi cho người ra Saigon rải: Nội vụ đổ
bể, thủ phạm bị bắt tại trước cửa nhà hàng Kim
Sơn đường Trần Hưng Đạo khi đang hành động
với đầy đủ tài liệu, hơn 100 tờ truyền đơn còn cất
dấu ở trong nách thủ phạm».

Lúc đó là thời cực thịnh của Tổng thống Ngô
đinh Diệm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lã làm Tổng
giám đốc CSQG. Tôi mang máng nhớ lại hồi đó TT
Diệm có quy định lại quyền lợi Việt gốc Hoa bắt
đầu có từ đó. Sự kiện đã gây đến hậu quả sự chống
đối bất hợp tác của Tổng thống Tưởng giới Thạch
tại Đài Loan với VNCH. Nhưng Đài Loan và VNCH
lúc đó cũng như bây giờ đều là «ân nhân» của chính
phủ HK, nên HK đứng ra năn nỉ hòa giải. Thế là
mọi việc xong hết.

Theo sự phán đoán của riêng tôi, có lẽ lúc đó
Ông Lý Thu có lập trường, chống đối chính phủ
Ngô đinh Diệm nên mới xẩy ra trường hợp này (?)

Điều đặc biệt lúc đó Ông Lý Thu vẫn được
thông thả không bị câu lưu một ngày, mặc dù Ông
là chủ nhà in lý do chủ thợ in đã nhận hết tội, xin
nhắc lại nhận hết tội lõi bị nhà cầm quyền lùi
giám 9 tháng.

Cho mãi đến lúc cách mạng 1963 thành công Ông
mới bắt đầu dễ thở tái hoạt động báo chí lại.

Nhựt báo Hải Quang hiện nay là một nhựt
báo nhỏ xuất bản 4 trang giá bán mỗi số 150.
Và đã ra được 386 số, tòa soạn và trị sự đặt
tại 649 đường Ngryễn Trãi, nhà in tại 858 Bến Hàm
Tử. Tôi xin chi tiết như vậy để quý vị đọc giả muôn
đăng quảng cáo hoặc liên lạc cõi với báo Hải Quang
thì cứ đến đó mà hỏi.

Được hỏi về số lượng báo Hải quang xuất bản
hàng ngày, Ông Lý Thu lắc đầu xin lỗi do là
một nhà oghè không thể tiết lộ được nhưng tôi biết
Ông Lý Thu là một nhà trí thức có uy tín trong
Chợ Lớn lại quý tụ được nhiều tay viết chuyên
nghiệp, nên mặc dầu Hải quang nhựt báo còn quá
xã lạ mới mẻ với đồng bào Việt gốc Hoa nhưng
mãi lực cũng đáng kể, dù ăn đủ chung, có lời chửi
đinh chứ không được quá thô bạo như nhựt báo
Thành Công mà Ông Lý Tú làm chủ nhiệm. Nhìn những
bé thơ 4, 5, 6 tuổi trai cõi gái cõi, xinh xắn, đĩnh ngộ
quây quần lúc Ông làm việc, horu nữa, với bà Lý Thu

Tân Văn Khoái báo

Đặc biệt nhữ báo «Tân Văn Khoái báo» này có
hai người, một Ông, một bà đồng chủ nhiệm kiêm
chủ bút. Lý do là tại hồi Luật sư Đinh trình Chia
làm Tổng Trưởng bộ Thông tin có chủ trương
những báo nhỏ phải tổ hợp với nhau thành những
báo lớn, do đó hai nhựt báo tài sản do đó Ông
Lục Hằng làm chủ nhiệm và nhựt báo Khoái báo
do Ông Trần Văn Viễn làm chủ nhiệm, hai vị này
tâm đầu ý hợp nên tổ hợp lại với nhau lấy tên là
Tân Văn Khoái báo Ông Trần Văn Viễn là dân kiều
quốc hội VNCH khóa 2 (tức khóa chót) thời Ngô
đinh Diệm. Ông Viễn mới đặc cử, chưa lãnh được
một đồng lương dân biều nào thì cách mạng bùng
nổ Ông về vườn kế đô bị ám sát qua đời.

Bà vợ tên Chiêu thị Hương thế Ông hợp tác với
Ông Lục Hằng tiếp tục phát hành. Tân Văn Khoái
báo cho đến ngày hôm nay được 1867 số báo.

Bà Chiêu thị Hương năm nay đã ngoại ngũ tuần
là một bà nội trợ đảm đang, bà đương nhiên trở
thành chủ nhiệm một nhựt báo vì cả chất của chồng
bà, đương như Ông Viễn là một chiến sĩ quốc gia
chống cộng nên Bà được hưởng đặc ân này.

Còn về Ông Lục Hằng năm nay cũng ngoại lục
tuần, trình độ văn hóa ở mức độ trung bình, Ông
trưởng thành tại VN và ra đời tại Trung Quốc,
không rành tiếng Việt, tiếng Anh, Phap lam.

Do sự dò hỏi khéo léo thì được biết Tân Văn
khoái báo hiện nay xuất bản hàng ngày là 13 ngàn
số bán đứt, là một nhựt báo nhỏ, bán 150, dày 4
trang.

Quán xuyến trông coi tổng quát cho nhựt báo
này là kỹ giả Trịnh Lâm đứng tên, Tòa soạn tại
số 63 đường Tân Hàng Chợ Lớn.

Á Châu nhựt báo

Tòa soạn tại số 127 đại lộ Đồng Khánh hiện nay
có thể gọi là Đại nhựt báo ở Chợ Lớn. Xuất bản hàng
ngày 12000 số, 8 trang bán 20đ.

Chủ nhiệm là Cụ Lưu Vinh năm nay đã 72
tuổi, tôi không hân hạnh được hầu truyện
với cụ. Nhưng được biết hiện nay cụ là nhà tư
bản hiệu làm chủ chán kiêm giám đốc một hàng du
lịch Đài Loan.

Hai cơ sở làm ăn, bà bốn gia đình, hai quê
hương, chỗ nào cũng nặng gánh sòng tròn, Saigon
Đài Loan cụ Lưu Vinh qua lại như minh đi chợ.

Cơ sở Á Châu nhựt báo khá quy mô, tóm tắt
có trật tự, gồm các kỹ giả chuyên nghiệp đảm
trách vón liếng do sự tổ hợp của các nhà Tư
hiệu cụ Lưu Vinh là người có uy
hiệu làm chủ nhiệm. Được biết cụ Lưu Vinh là
cụ Bang trưởng Họ, người Quảng Đông, vượt ải
Nam Quan theo đường mòn về Hà Nội, rồi tiếp tục
theo đường sắt đến Hải Phòng rồi lại theo đường
tàu vào Nam lập nghiệp thành công, ông lại trở
về xứ sở bảng đờng hang không lập một cơ sở du
lịch tại Đài Bắc làm nơi an dưỡng tuổi già. Ông chỉ
có sức học trung bình chứ không có bằng cấp gì cả.
phải làm đầy tớ ai.

Đứng chủ nhiệm nhựt báo này là Y sĩ Lương
Phú Điền trên 60 tuổi, tốt nghiệp đại học tại Trung
hoa, người Quảng Đông.

Quang Hoa xuất bản mỗi ngày 5 ngàn số, 8
trang, bán 20đ, Tòa soạn trị sự đặt tại số 760A Bến
Hàm Tử. Nhắc nhở quý vị nào muốn đăng quảng
cáo xin đến địa chỉ trên, chắc chắn có kết quả mỹ
mĩ vì đều do các kỹ giả chuyên nghiệp đảm trách
phản trình bày, văn chương lúc nào cũng như lựu
đạn nổ hấp dẫn lắm.

Luận Đàm Mới

Tờ báo này tương đương với nhựt báo Thách
Đỗ của Ông Đặng Văn Bé, Theo một số độc giả
Người Việt gốc Hoa, thì thường so sánh Ông Phùng
Trác chủ nhiệm Luận Đàm mới với Ông Đặng V. Bé
Lý do tờ Luận Đàm thường hấp dẫn độc giả
bằng các chiêu hàng hấp dẫn đa tinh như Thách
Đỗ. Hiện nay tờ Luận Đàm Mới xuất bản cả buổi
sáng lẫn buổi chiều. Buổi sáng phát hành 12000 số,
8 trang 20đ, buổi chiều phát hành 5000 số, 4 trang
15đ một số.

Ông Phùng Trác năm nay ngoài 50 tuổi, tốt
nghiệp đại học Hoa Lực, sang VN lập nghiệp năm
25 tuổi, các con trai lớn của Ông Trác hiện đều tòng
học ở Đại học Đài Loan. Nói thì vậy chứ hiện nay,
Luận Đàm Mới rất có ảnh hưởng với giới phụ nữ
trẻ Hoa kiều, nói chung là phái trẻ hiếu động nam
nữ rất khoái báo này. Tòa soạn trị sự đặt tại số 15
Trần Điều Cholon.

Tân Việt nhựt báo

Đây là một Hoa ngữ có đường lối lập trường
với nhựt báo Xây Dựng của Linh mục Nguyễn Quang
Lâm. Chủ nhiệm kiêm chủ bút là Ông Ho wen Yu
34 tuổi, có cấp bằng Đại học. Người công giáo.
Đường như nhựt báo này được sự yểm trợ của
giáo hội Công giáo, phát hành 100 số mỗi ngày 8
trang, 20đ một số. Ông là một vị Chủ nhiệm trẻ tuổi
nhưng trong làng báo Hoa ngữ tại Chợ Lớn, Tòa
soạn trị sự của nhựt báo này đặt tại 104 Đại lộ
Khổng Tử cạnh tòa báo Viễn Đông.

(Xem tiếp trang 44)



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

— Thưa trung tướng không có gì nặng lâm, một vài nhà trung hỏa tiễn sắp, chỉ chết đâu có hai người còn bị thương hơi nhiều.

— Dân hay lính ?

— Thưa toàn là dân cả.

— Còn trại sĩ quan độc thân ?

— Trúng vào giữa sán nén không gây một tòn thất nào về nhân mạng.

Trung tướng tư lệnh có vẻ lo lắng :

— Ngày mai phái đoàn trên Sài Gòn xuống viếng thăm lại xảy ra chuyện này phiền quá, chúng muốn dán mặt mình đây mà...

— Dạ, nhưng chúng đâu có gây được nhiều thiệt hại cho mình.

Tiếng máy bay trực thăng vẫn kêu cảnh cảnh trên đầu, trung tướng tư lệnh nói tiếp :

— Thảo nào từ hồi tối đến giờ mình thấy chúng yên lặng không khuấy phá gì hết. Được, chúng không thể yên với tôi.

Xe chạy vào trại sĩ quan độc thân, nhà cửa trong khu này không hề hấn gì hết, Thanh Loan thở phào một cái nhẹ nhõm, những sĩ quan độc thân đứng thẳng người chào chiếc xe của Trung tướng tư lệnh. Trung tá Hồ có lẽ là người chức

môn đi lo công việc vặt cho bà mẹ ghê của mình sau khi được cha nàng chửi cho một trận mắng mặt mũi ra khoe với một ông sĩ quan bạn rằng anh ta vừa được trung tướng Tư lệnh chửi cho một trận.

Sự hỉ hả của những người lớn ấy làm Thanh Loan càng ngày càng thấy chán ghét họ. Trong thời gian gần đây nàng nghe mọi người nói đến ông trung tá Hồ nào đó, những hành động, thái độ của ông ta làm nàng có cảm tình nhiều với ông ta, mặc dầu nàng chưa từng quen biết ông ta. Nàng tự nhiên thấy lo sợ thay cho ông ta khi nghe cha nàng kêu ông ta phải trình diện cha nàng sáng ngày mai. Chuyện gì sẽ xảy ra với Trung tá Hồ.

Sau khi trung tướng Tư lệnh đã đi xem xét khắp nơi, ông trở lại xe Jeep, ngồi trên xe ông vẫn còn có vẻ bức tức, ông chửi thề luôn miệng, hình như ông quên khuấy mất rằng có con gái mình ngồi ở băng sau, chiếc xe chạy vun vút trong đường phố, ông ngồi trong xe ngoài cõi ra ngoài là hết bọn lính gác. Chiếc xe đi loanh quanh khắp nơi đến cả tiếng đồng hồ sau ông mới ra lệnh cho người lính tài lái xe về tư dinh. Và lúc ấy ông mới chợt nhớ ra có con gái mình đi theo. Vé mặt ông hiện từ trở lại, đặt tay lên vai con :

— Ba quên mất có con đi theo, thôi khuya làm rồi con đi ngủ đi.

Thanh Loan bỗng thấy thương cha, nàng nhỏ nhẹ nói :

— Ba cũng đi ngủ đi.

Ông lắc đầu :

— Không, đêm nay ba phải làm việc khuya, bao nhiêu là công việc, ngày mai phái đoàn trung ương xuống nữa, ba phải lo việc an ninh.

Ông quay sang người sĩ quan tùy viên của mình :

— Anh cho gọi ngay Trung tá tham mưu hành quân cho tôi.

Thanh Loan nắm lấy tay cha :

— Ba định làm việc suốt đêm nay sao ba ?

Ông gật đầu :

— Nếu cần ba sẽ thức suốt đêm, thôi con đi ngủ đi.

— Con pha cho ba ly nước cam tươi nghe ba ?

— Thời được rồi con cứ đê đây cho ba, có người lo cho ba rồi.

Thanh Loan bỗng thấy tủi thân, ông không phải là người tể nhị, ông không hiểu hoặc ông nhiều công việc quá nên vô tình không hiểu nàng. Thanh Loan dời tay cha, nàng đi về phòng mình, nàng lên giường nằm, nhưng nàng không ngủ được nàng thao thức, nàng nghe thấy tiếng chửi thề của cha nàng bên phòng làm việc vọng sang, tiếng chửi thề của ông tục tằn thô lỗ, cuối cùng nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Thanh Loan thức giấc vì tiếng đập bàn, tiếng la hét của cha nàng, tiếng la hét giận dữ, bảy giờ

trời đã sáng bạch, không lẽ ông đã thức suốt đêm qua làm việc, Thanh Loan lắng nghe cha nàng gần từng tiếng:

— Anh là một sĩ quan bê bối anh biết không, anh là trung tá trưởng phóng năm, vậy mà anh không làm việc gì nên hồn hết, tôi chức buồi đón tiếp phái đoàn, theo báo cáo tôi được biết rằng anh chẳng lo liệu gì hết, anh giao mọi công việc cho các sĩ quan dưới quyền anh, suốt ngày anh la cà rượu chè be bét, anh say sưa rồi gầy gò, nõ súng bừa bãi. Đùm mè sĩ quan như vậy à, anh không xứng đáng mang cấp bậc Trung tá chút nào hết, tôi không hiểu vì lý do gì cấp trên lại cho anh mang cấp bậc ấy, từ ngày anh về đây tôi chưa thấy anh làm được việc gì cho ra hồn, tôi nhận được những báo cáo về anh toàn là những báo cáo bê bối, dù me thiệt các người làm phiền tôi quá các người biết không.

Tiếng Trung tá Hồ oang oang, Thanh Loan nhận ra đúng là tiếng ông ta :

— Thưa trung tướng Tư lệnh, xin cho tôi trình bày.

Tiếng cha nàng la to hơn :

— Câm, anh trình bày cái khỉ gì nữa, anh có công nhận anh là người bê bối không ?

— Thưa Trung tướng tôi công nhận tôi bê bối trong việc rượu chè, tôi không dám cãi Trung tướng về điều đó.

Giọng trung tướng Tư lệnh run lên vì giận :

— Vậy anh muốn cãi tôi về điều gì ?

— Thưa Trung tướng tôi không dám dùng danh từ cãi, tôi chỉ xin trình bày...

— Anh nên nhớ rằng anh là một sĩ quan cấp tá...

— Dạ thưa đúng như vậy, suốt bao nhiêu năm trời tôi ở quân đội tôi phục vụ quân đội hết lòng, bằng chứng là những huy chương của tôi, tôi quen sống ngoài mặt trận nhiều hơn là làm việc bàn giấy, bởi không quen những công việc hành chánh cho nên tôi không thể nào không có những điều sơ sót.

— Anh biết kỷ luật quân đội không ?

— Thưa Trung tướng tôi sẵn sàng nhận hình phạt kỷ luật...

Trung tướng Tư lệnh gằn giọng :

— Được lắm, bảy giờ tạm thời tôi còn đè anh đó, anh hãy coi chừng tôi.

Thanh Loan nghe cha mình bật ra một tràng tiếng chửi thề, tiếng chửi thề ròn tan tron chu nhử khi người ta nói chuyện với nhau. Thanh Loan thầm lo cho Trung tá Hồ, nàng không biết rằng số phận ông ta sẽ ra sao. Thanh Loan không nghe tiếng ông ta và tiếng cha mình đối đáp trong phòng làm việc nữa, một lát sau nàng nghe tiếng nói xoé xoé của bà mẹ ghê nàng:

— Ông hăm hắt xuống thì ăn nhảm gì, tại sao ông không quát cho nó máy cù cho nó tốn mặt luon.

Giọng trung tướng tư lệnh bức bối:

— Bà mặc tôi, chuyện này là chuyện của tôi. Bà Tư lệnh hậm hực:

— Lính sĩ quan của ông toàn là những thứ vô kỷ luật, lính phải có kỷ luật chó, cái thằng trung tá Hồ này là thằng không biết kỷ luật phép tắc gì hết, ngay cái hồi nó làm tinh trưởng cũng vậy, ông cần phải trừng trị nó để làm gương cho kè khác...

Trung tướng tư lệnh càng thêm bức bối:

— Bà mặc tôi, chuyện này của tôi, tại sao bà cứ xia vò chuyện của tôi hoài vậy, bà không biết rằng đêm qua tôi đã thức suốt đêm sao? Ngày hôm nay lại mất nguyên một ngày đón tiếp phái đoàn, bà cứ làm phiền tôi hoài...

Một lát sau Thanh Loan lại nghe tiếng nói ồm ồm của ông Đại tá cố vấn Mỹ, tiếng thông ngôn của anh chàng trung sĩ Ngon. Thanh Loan không mấy tra anh chàng thằng dịch viên này, nàng thấy hắn có vẻ giáo hoạt, một kè không ngay thẳng. Hắn luôn luôn tới đây lo công việc giao dịch mua bán đồ PX với bà mẹ ghê Thanh Loan. Thanh Loan chán nghe những chuyện ấy, nàng trở dậy đi rửa mặt.

Hàng ngày Thanh Loan sống trong khung cảnh này, nàng càng trở nên chán nản, nàng luôn luôn nhìn thấy, nghe thấy những chuyện chẳng ra gì vây quanh lấy chức vụ của cha nàng. Những kè

khom hặng trước bà mẹ ghê của nàng, như thằng trung sĩ Ngon, như ông thiếu tá mà mẹ nàng có thể gọi tới bất cứ lúc nào để sai bảo những công việc riêng.

Thanh Loan có nghe nói về anh chàng trung sĩ thằng dịch viên, hắn là một thằng bê bối, không hiểu hắn chạy chọt cách nào để được về đây làm việc, hồi trước hắn làm thằng dịch viên cho đoàn cố vấn Mỹ ở quận Hoàn Hảo, hắn từng bê bối nhiều chuyện ở đó, nghe đâu hắn đã có lần dụ dỗ con gái ông quận trưởng lên Sài Gòn làm chuyện bậy bạ gì đó, hắn tốn biệt một thời gian, và bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Bà mẹ ghê của nàng phải nhở và hắn nhiều chuyện trong phái bộ cố vấn Mỹ nên bà dành cho hắn nhiều cảm tình đặc biệt, bà thường gọi hắn vào phòng riêng để bàn bạc và giao những công việc gì đó mà Thanh Loan không mấy rõ.

Thanh Loan đã rửa mặt xong, nàng tới trước bàn ngồi xuống ghế, nàng đang nghĩ đến một nơi đi chơi nào đó, ngày hôm nay phái đoàn lớn từ Sài Gòn xuống thăm nên các học sinh được nghỉ học để tiếp rước phái đoàn cho thêm phần long trọng. Thanh Loan không phải có mặt trong đám học sinh đó. Những lúc này nàng càng thấy cần có một người bạn thân để tới chơi hoặc tâm sự, xung quanh nàng chẳng có ai hết, nàng nghĩ đến Sài Gòn, có lẽ học nốt năm nay nàng sẽ xin phép cha nàng cho nàng lên Sài Gòn theo học.

Hình như trung tướng tư lệnh đã đi khỏi, Thanh Loan chỉ còn nghe tiếng bà mẹ ghê nàng và anh chàng Trung sĩ Ngon thông ngôn ở ngoài nhà :

— Dạ thưa bà tư lệnh, chuyện đó đâu có khó khăn gì, vâng, em sẽ nói với ông Đại tá gửi về Mỹ mua giùm bà tư lệnh.

— Có lâu không chú?
— Thưa Đại tá gửi thì chắc cũng không lâu.
— Tôi thấy hình đó trong cuốn sách gì đó mà chú đưa cho tôi tôi thấy ham quá.

— Dạ cuốn Sirs, cái đó là kiều cũ, cuốn xuất bản trong năm tôi này đẹp hơn, thưa bà tư lệnh để em đưa cuốn mới cho bà tư lệnh chọn lại.

— Đẹp hơn không?
— Chắc chắn là đẹp hơn nhiều, thưa chàng đáng bao nhiêu với bà tư lệnh, có năm trăm đô la.

— Tôi lên Sài Gòn chơi, tôi thấy bà Tổng trưởng mang cái đó tôi ham quá đi, tôi nhất định phải có một cái, tôi về đây hỏi chủ không để chủ biết.

Tiếng thảng cha thông dịch viên cười :
— Thưa bà tư lệnh, bà tư lệnh không nhớ và đến em thì thôi, một khi bà tư lệnh đã sai bảo em em xin tận tâm, đó là cái hân hạnh cho em.

(CÒN NỮA)

BẢN ĐỜI VIẾT VỀ HÀ THÚC NHƠN

NHÓM HÀ-THÚC-NHƠN

Văn phòng liên lạc 17D Cư Xá Đô Thành — SAIGON

THÔNG BÁO GỬI NHÓM VIÊN TOÀN QUỐC

Hồi 19 giờ ngày 18 tháng 1 năm 1971, Thường vụ đoàn Trung ương Nhóm Hà Thúc Nhơn đã tiếp xúc với đại diện 2 nòng thông tấn TV và THT đề minh định một số vấn đề liên hệ tới hoạt động của Nhóm trong suốt thời gian từ tháng 11-70 tới tháng 1-71. Hiện diện trong cuộc tiếp xúc này có phát ngôn viên chính thức của nhóm là nhà văn Uyên Thảo và 3 ủy viên trong Thường vụ đoàn Trung ương là bác sĩ Phạm Văn Lương, nghị viên Hà Thế Ruyệt và ông Tân thất Tuệ.

Nhân dịp này, nhà văn U.Thao đã minh định 5 điểm sau :

— Thứ nhất : bác sĩ Phạm Văn Lương vào các ngày 10 và 11 tháng 12 năm 1970 đã hành động theo quyết định của Nhóm chứ không do sáng kiến cá nhân.

— Thứ hai : Nhóm không bao giờ chủ trương tố cáo một số cá nhân nào mà chỉ hành động theo mục đích góp phần tiêu diệt tệ trạng tham nhũng đang phá nát đời sống của nhân dân miền Nam.

— Thứ ba : Nhóm chưa hề có ý định cử người tham dự các cuộc tranh cử sắp tới, vì còn cần có thời giờ để nghiên cứu về thực chất của các cuộc tranh cử trên.

— Thứ tư : Nhóm cũng chưa quyết định hỗ trợ bất kỳ một tổ chức nào tham dự các cuộc tranh cử kế trên. Mọi quyết định hỗ trợ, nếu có, sẽ chính thức thông báo công khai qua báo chí.

— Thứ năm : Không một nhóm viên nào, thuộc mọi cấp bộ, được quyền nhận danh Nhóm để hoạt động ngoài phạm vi vận động phát triển Nhóm.

Trước đó, Nhóm đưa ra một

vụ báo Đời tố chức đối thoại giữa các tướng bị tố cáo và Nhóm HTTN thì cho tới nay, chưa có một tướng nào hồi âm thư của báo Đời. Tuy nhiên, Nhóm vẫn sẵn sàng chấp nhận tham dự đối thoại vào bất kỳ lúc nào nếu các tướng trên nhận lời mời của báo Đời.

ngày 20 tháng 1 năm 1971
THƯỜNG VỤ ĐOÀN TR. ƯƠNG

Hội kết cuộc

Như một vở tuồng tới hồi gay cấn
Những vai trò múa hát mè say
Để cho em vui buồn tức giận
Không biết hồi kết cuộc ra sao
đây...

Vở tuồng cũng có hòn quân,
bạo chúa
Cũng trung thần nghĩa sĩ ô lại
tham quan...
Cũng lòng dân căm hờn muôn thuở

Cũng vùng lèa chiến thắng huy hoàng
Như lịch sử có ghi rằng Lê Lợi
Mười năm kháng chiến chống
quân Minh

Rèn gian khổ để bền gan tiến tới
Đuổi quân thù đến via bặt hồn kinh...

Như giặc Pháp xáo dày lên Tô
quốc
Tử cầm vòng vót chọn cung
đứng lên

Hòn dân tộc đốt bùng lên ngọn
được
Cho vinh quang được đắp móng
xây nền

Như những mầm xanh có hôi
bung dày
Khi đất này mầu mỡ ấm áp
vùng dương

Trở lộc đơm chồi, trời xanh
vùng vẩy
Và trên ngàn bốn gió gởi hoa
hương

Khi ngôi nhà của mình đang ở
Ai dưới mình đi để dựng pháo
đài

Thì rốt cuộc trên tro tàn gạch dồ
Ta vẫn trọn quyền sở hữu trên
đất đai...

PHONG NGÚA

Ghế chắc, lò lòi, gài tối dầu ăn lan tối đó
Không phải thoa phết sờ sài ngoài da mà hết
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phú Lâm—CHOLON—KNBYT số 3 — 9.5.63

Ta sẽ hát bài ngoại ca tình ái
Trong đau thương ta kể chuyện
nhiều điều
Nắm chặt tay nhau để làm đại hội
Chống xâm lăng, ta sức mạnh
thủy triều
Khi bàn tay còn cầm đòn dứa
Khi nồi cơm gạo ruộng vẫn
thơm ngon
Ta phải giữ cánh đồng cho vàng
bóng lúa
Cho vườn khoai, luống sắn lá
tươi non...
Khi đất Bắc còn vang lời cò là
Khi trời Nam vọng cò ấm hương
tinh
Và miền Trung vững lời thề sắt
đá
Trong câu hò mai đầy hẹn ba
sinh...
Thì lo gì mình không độc lập
Vì lòng dân vững huyết thống
quật cường
Thì nôn gi quân thù không lui
gấp
Đề hòa bình chính thức được
khai trương...
ĐOAN HẠNH

Từ chế độ Quân quản đến tệ trạng tham nhũng

Nhận thấy nạn tham nhũng đang trên đà thịnh hành mà đám lương dân ta cảm đành phải gục đầu khom lưng hùng hận. Đã là một công dân cùng trong 1 nước; nhất là người dân đang sống trong cảnh băng hoại của quê hương; chẳng lẽ cứ điềm nhiên tọa thi chỉ tim cách chui rúc trong xó hẻm hang cùng cho qua ngày miên sao được yên ổn thế xác cá nhân thì thật không xứng đáng làm kiếp con người. Nhất là câu «Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách» cứ mãi canh cách bên lồng. Giờ đây, tôi chỉ nêu lên một đòi hỏi kiện làm động cơ thúc đẩy số viên chức trong guồng máy hành chánh quyền quốc gia đám minh lận hụp trong đám bùn nhớ «Tham nhũng» nói lên trong bài này và cũng là sự góp mặt của chúng tôi trong nhóm «HÀ THÚC NHƠN» hầu chung tay chống cột đỡ rường cho tòa nhà VN đang hồi lung lay sụp đổ.

Đem đổi chiếu hai guồng máy hành chánh của thời Đệ nhất Cộng hòa và thời Đệ nhị CH; ta thấy rằng trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa này nạn tham nhũng rất thịnh hành và

cũng bắt nguồn từ đó mà hầu hết tất cả mọi ngành trong chính phủ rập bước tham nhũng một cách nhipy nhàng.

Nói về thuần túy hành chánh, các Phó Đốc Sứ sau khi tốt nghiệp tại Học Viện thi qua năm thứ ba là năm đi thực tập tại các tỉnh, quận hầu đem sự học hỏi ứng dụng cho sự thực hành đúng cải tiến kỹ thuật làm việc cho sát từng hoàn cảnh, từng địa phương mà linh động áp dụng cho thích hợp để biến thành những công bộc xứng đáng của quốc dân hầu phục vụ lợi ích cho quê hương xit sở.

Học viện Quốc Gia Hành Chánh chẳng khác nào ông thầy dạy cho môn sinh đánh cờ tướng; chỉ mục đích làm cho môn sinh hiểu biết nước đi của các quân cờ như xe, pháo, mã v.v... Kể đến dạy đánh một vài ván cờ mẫu để kết hợp đường đi nước bước của các quân cờ cho có tầng thứ, lớp lang mà thôi. Khi các môn sinh ra đời sát phạt với đối phương từ cách ra quân đến cách lập nước làm sao để



đánh bại đối phương đều là do sáng kiến, tri thông minh của thủ quân vì các điều kiện này không ai có thể giảng dạy được. Vì thế, người biết đánh cờ rất nhiều, nhưng tay cao cờ lại khan hiếm.

Quay lại vấn đề, các vị Phó Đốc sự chẳng khác nào những môn sinh đã được học đánh cờ từ trước. Do đó, thời gian thực tập tại tỉnh, quận tuy chưa rời khỏi Học viện nhưng đó cũng là bước đầu sơ khai cho con đường sự nghiệp hay nói rõ hơn là sự phục vụ cho quốc gia dân tộc. Đẳng đẳng hằng năm bảy năm trời đóng vai trò công bộc kè từ ngày bước khỏi ngưỡng cửa Học viện Quốc Gia Hành chánh là một thử thách đáng kề và cũng là một sự sát hạch cam go; nhờ đó mà hành chánh quyền Trung ương mới tuyển chọn được những người có đầy đủ khả năng,

tác phong đạo đức gắn liền tài khiếu chỉ huy nên mới giao phó vai trò lãnh đạo điều hành tùy theo nhu cầu công vụ đòi hỏi. Như thế, được leo lên chiếc ghế của một vị đầu tinh, đầu quan hoài Trường ty Trưởng sở không phải là chuyện dễ. Ngoài trừ, một số con ông cháu cha thi chẵng nói gì vi đó là thuộc vào ngoại lệ và đặc biệt. Khi đã được giao phó các chức vụ quan trọng ấy, dù phải bị bả phù hoa vật chất chí phổi đến đâu đi nữa họ cũng phải cố gắng giữ đúng cương vị vì đó là một danh dự cho con đường sự nghiệp của họ và cũng là sự ràng rỡ tống mòn quê hương làng nước. Nếu một mai kia phạm phải lỗi lầm, trước quyền bị cách chức trở thành một nhân viên cỏ tì vết, đó là một sự nhục nhã đối với họ không có một mũi nào nhìn thấy họ hàng thân tộc và xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp và giờ đây danh vọng của họ bị tiêu tan, giá trị con người bị tuột thang quá cõi. Bởi thế, dù muốn dù không luôn bên mình họ có một kỷ luật bản thân xác bén để kiểm chế kịp thời những dục vọng tham ô bê bối do họ tự tạo hoặc bởi hoàn cảnh khiến xui; hay nói rõ hơn là họ rất sợ sự cách chức, trước quyền. Nói thế không phải khẳng định tuyệt đối không có viên chức hành chánh tham nhũng nhưng để chỉ định rõ rằng nạn tham nhũng bộc phát chậm hơn với các sự cầm quyền của các viên chức hành chánh thuần túy.

Trong hiện tại, các Tỉnh Trưởng Quận Trưởng, trước đây còn có các Phó Tỉnh Trưởng, Phó Quận Trưởng là những sĩ quan bèn quân đội đưa sang nắm giữ chức quyền; nếu vì một lý do nào đó bị cách tước các chức vụ này thì họ được trả về Bộ Tổng Tham Mưu hoặc Bộ Quốc Phòng là cùng; cấp bậc Ủy, Tá của họ vẫn được nguyên vẹn và họ vẫn đi trên đầu một số người là sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ chứ có mất mát gì đâu, chỉ thiệt thòi sơ chút đỉnh có thâm gi. Chứ có đâu bằng các viên chức dân sự bị rót đài như trên đâu. Nếu có một doi sĩ quan biệt phái sang phục vụ bên hành chánh vì phạm lỗi phải bị giáng một vài cấp thi đó chỉ là một sự kiện ngàn năm

một thuở. Họ còn có quan niệm rằng giữ các chức vụ bên hành chánh chỉ là một sự biệt phái tạm thời, chứ họ chính gốc thuần túy là quân đội nên việc ở lại phục vụ cho hành chánh hoặc phải đi đổi nơi phản lại lòng yêu nước, tình thà phục vụ của người dân. Vì rằng thời thái bình thanh trị thì chẳng nói gì, chứ lúc quốc gia hữu sự người dân cần phải san sẻ gánh nặng quốc gia cho nhau để mỗi người lo một việc cho được chu toàn. Nhất là cuộc chiến tại Miền Nam này là cuộc chiến tranh ý thức hệ chứ có phải thuần túy quân sự đâu. Do đó mà người điêu khiên guồng máy hành chánh phải là những tay chính trị gia hoặc phái lão luyện thuần túy hành chánh để đúng với câu «Trăm hay không bằng tay quen». Hầu mới có một kinh nghiệm kiến thức vạch ra đường lối thích hợp hiện trạng của đất nước mới mong tranh thủ được nhân tâm. Còn về bên quân sự lại càng khẩn trương hơn, phải xoay chiều đổi hướng làm thế nào cho thích hợp với cuộc chiến hiện tại mà cần ngắt kịp thời gót chân xâm lăng của đối phương với câu «Cứu binh như cứu hỏa». Trí óc, năng lực của con người chỉ có một giới hạn mà bị rót dài họ bị làm ủ dột xấu hổ với đồng nghiệp. Giờ đây, họ biết làm ra bằng cách nào có những công trạng để với vút lại uy tín hào hoa đón nhận, chỉ trừ một số siêu phẩm, thì thử hỏi nay phải kiêm nhiệm thêm hành chánh nữa làm sao cho chu toàn trách vụ được giao phó. Còn nói về sự trực trắc giữa quân sự và hành chánh giữa lúc quốc gia lâm nạn nên cần thống nhất chỉ huy, thật thận với câu «Nhà nghèo hay con thảo, nước loạn biết tui ngay» cho những ai kia. Giải đất miền Nam thân yêu này kể từ ngày ông Ngò đinh Diệm về chấp hành nó được nghiêm nhiên một quốc gia thuộc khối Thế giới Tự do mặc dù chỉ là một nửa nước

bành rồng thời Đệ Nhì Cộng Hòa cũng có vấn đề quân quán nhưng chỉ tưới sơ khai và ít hơn nên nạn tham nhũng chưa được phát triển và thịnh hành phổ cập. Đề cập qua vấn đề quân đội quản trị hành chánh được gọi là quản quân; Ví cho rằng trong thời chiến cần có sự thống nhất chỉ

huy quân sự lối hành chánh; khởi bị trực trắc sợ ông nói già bà nói vị thi tướng rằng lập luận này mới nghe qua rất xuôi tai, nhưng khi đem ra mổ xé một cách vô tư là nó phản lại lòng yêu nước, tình thà phục vụ của người dân. Vì rằng thời thái bình thanh trị thi chẳng nói gì, chứ lúc quốc gia hữu sự người dân cần phải san sẻ gánh nặng quốc gia cho nhau để mỗi người lo một việc cho được chu toàn. Nhất là cuộc chiến tại Miền Nam này là cuộc chiến tranh ý thức hệ chứ có phải thuần túy quân sự đâu. Do đó mà người điêu khiên guồng máy hành chánh phải là những tay chính trị gia hoặc phái lão luyện thuần túy hành chánh để đúng với câu «Trăm hay không bằng tay quen». Hầu mới có một kinh nghiệm kiến thức vạch ra đường lối thích hợp hiện trạng của đất nước mới mong tranh thủ được nhân tâm. Còn về bên quân sự lại càng khẩn trương hơn, phải xoay chiều đổi hướng làm thế nào cho thích hợp với cuộc chiến hiện tại mà cần ngắt kịp thời gót chân xâm lăng của đối phương với câu «Cứu binh như cứu hỏa». Trí óc, năng lực của con người chỉ có một giới hạn mà bị rót dài họ bị làm ủ dột xấu hổ với đồng nghiệp. Giờ đây, họ biết làm ra bằng cách nào có những công trạng để với vút lại uy tín hào hoa đón nhận, chỉ trừ một số siêu phẩm, thì thử hỏi nay phải kiêm nhiệm thêm hành chánh nữa làm sao cho chu toàn trách vụ được giao phó. Còn nói về sự trực trắc giữa quân sự và hành chánh giữa lúc quốc gia lâm nạn nên cần thống nhất chỉ huy, thật thận với câu «Nhà nghèo hay con thảo, nước loạn biết tui ngay» cho những ai kia. Giải

đất miền Nam thân yêu này kể từ

ngày ông Ngò đinh Diệm về chấp hành nó được nghiêm nhiên một quốc gia thuộc khối Thế giới Tự do mặc dù chỉ là một nửa nước

hành chánh chưa thành lập được cần phải quản quản tạm thời bởi tình hình đang hỗn độn.

Bao lối kiêng được nêu lên đây, tôi mê mải phân đầu là trái phải mà nhường lại cho quốc dân nói chung và quý vị thắc giả nói riêng suy ngẫm phân tích một cách vô tư. Nhất là quý liệt vị hiện đang nắm giữ vận mạng quốc gia cần nghiên cứu kỹ hẫu cai tông lại những gì đáng cãi cốt cho hợp lý đời, ngõ hầu mong cứu vãn phần nào cho cái xã hội Việt Nam này đang hồi vò cùng rách nát.

Tôi chỉ còn thốt lớn lên rằng: «Thượng bất chánh, hạ bất loạn» là một câu của người xưa đã nói đó thôi.

HOÀNG HUY PHONG
(Qui Naon)

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kẽ
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sú Xờ (VN). Dồi
dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa: Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tà
Quốc, Nhân Loại)

Nồi danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bồ sinh lực răng. Giả chua
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ: Phụng sự
Quê Hương (VN), Phụng hưng kinh
tế Xứ sở — Phụ vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC:
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát. Quęo (cua) Hậu
Giang Rạch Cát Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lâm Chợ Lộ. Thuốc Cao 50\$.
Nước 35\$ sấp lèn...





truyện dài CUNG THỊH BÌCHEN

LUÔNG CÁI VÀNG

Những ngày cuối đông, bầu trời quang đãng hơn, mây nhẹ trôi thênh thang, những cơn mưa lũ về đêm đã dứt, chỉ còn cái lạnh thoang thoảng mỗi ban trưa, nắng vàng lênh láng vào mỗi chiều nước từ con đê phản chiếu màu nắng lên tận những luống cây xanh lung chungan.

Mọi người bắt đầu nhận ra cái ngậm ngùi thú vị của một cuối năm: từ đây lòng tiêu hao kia, dậy lên cái luyến tiếc mơ hồ, nỗi hoài cảm mến mông. Mọi người, hồn như đi trên những sợi hư không của thời gian: tìm như tan theo từng cánh chim sột soạt nơi tò cũ. Nơi những cọng rác chim sẽ làm lại chiếc tò, nơi bãi đất se khô kia bầy kiến đã gặp nhau, rắp tâm sống theo mùa xuân mới.

Mùa xuân tới không có gì thay đổi đối với vạn vật cả, nhận biến sê vè, hoa mai nở, hàng dương ven sông sê ấm áp, nhưng riêng lòng người chung quanh Cửu Bồng đã thật tình thay đổi.

Người ta đã cởi bỏ chiếc áo cũ của lịch sử để miễn cưỡng, hay vui mừng khoác lên chiếc áo mới. Ngày nào vừa qua còn những danh từ Liên khu Năm như một huyền thoại, nay lanh thô chia định lại. Con đường vài tháng trước còn bước chân của anh «Bộ đội» nay nơi đó những vòng bánh xe lăn vội vã. Màu áo vàng thay màu áo xám.

Miễn cưỡng, hay vui mừng, mọi người vẫn phải chấp nhận luồng gió mới, sống trong đó, bởi

vì chính con người bị cuộn tròn theo lịch sử. Cái bánh xe lịch sử (như toàn bộ đời sống) đè nặng lên mỗi đời sống.

Những nơi tập nập nhất của một thời kháng chiến nay hiu quạnh, âm đậm. Lịch sử mới phải có những vùng tập trung mới, hoạt cảnh mới, nhu cầu mới. Những thị trấn sầm uất ven Trường sơn hay dọc theo các lô giao liên nay không còn tập nập. Quán xá tiêu diệu, Bãi chợ thưa thớt. Người phổ thị tản cư từ chín năm nay lục tục trở về thành. Những khu vườn hoang trống. Thôn quê trở về giấc ngủ mặc mạc ngàn đời của nó.

Dưới chân Trường sơn, cây cỏ bắt đầu sống tịch lặng. Đám sơn dân bắt đầu xa dần những khuôn mặt thành phố. Cuối tháng chạp, người ta còn thấy những ngôi mộ chưa được dầy gọn cỏ rách.

Chín năm qua, người thành phố tản cư lên miền núi. Trong cơ hàn khổ khốc kia, một số đã chết vì căn bệnh sốt rét hiểm nghèo. Một chòn những hình hài kia rái rách đé đáy. Nay về thành mồ mà không còn ai chăm sóc. Một vài gia đình trở lại, xây những mộ vôi đá chắc chắn. Họ dựng bia mộ trắng nơi đó. Như tuồng trong thăm tàn những kẻ sống đã ghi tạc rằng:

Dưới chân Trường sơn này, con hãy an giấc ngàn thu. Không bao giờ, con ơi, chẳng bao giờ

già đình chúng ta có dịp trở lại nơi thăm sơn nước độc này. Hằng năm, con nằm nơi đây tro vơ cùng nhật nguyệt. Đã cầm một mệ bia, xin con đừng nghĩ rằng minh bị lạc loài. Hồi linh hồn kẽ chết dọc dài theo kháng chiến, hãy bay lên phía kia, như vi sao ngàn đời ngoài cõi...

Những bờ suối vắng bóng đoàn người ma, nơi các bãi đất không còn đám đông tụ họp, mọi sinh hoạt đã đồ về các điểm tập trung dọc đường cái quan, hay chung quanh các đồn lính Quốc gia.

Chợ Kế, cách núi Tuân chừng năm cây số trở thành một thị trấn nhỏ. Bảy giờ sang những xe GMC dã đậu ngay chợ. Đó là những xe hỏa thực vụ của trung đoàn bộ binh đóng núi Tuân hoặc núi Vinh. Đám lính từ xe di bách bộ trong chợ, mua những thức ăn. Tới gần trưa, bọn họ lên xe ra về.

Xe Jeep các sĩ quan thường trực đỗ tại các quán nước. Họ làm quen với các gái đẹp của những gia đình giàu có. Đám người trong thị trấn vẫn quen gọi các Thiếu úy là ông một, dân chúng quan niệm, dù màu cờ có khác, bài quốc ca có khác là gì khác đi nữa, những người kia cũng chỉ là lính của Pháp. Bằng cớ là họ đeo ga lông trên cầu vai như sĩ quan Pháp thuở xưa.

Hàng đêm, tới mười một giờ, Chợ Kế vẫn còn đông đúc người cùng lính tráng. Quanh đèn «m่าน sòng» rực rỡ là những canh bài, những quán rượu. Dân chúng vui mừng với đời sống mới. Tuy nhiên quang cảnh này đã làm gai mắt một số người: đám đảng viên kháng chiến cũ.

Tiếng nhạc, tiếng cười, canh bài chung rượu bỗng nhiên trở thành gió, thứ gió mỉa mai thôi vào con tim thường trực căm thù của họ. Họ căm thù ngay chính mình và có lẽ họ tự hẹn rằng:

Không có gì đâu, hai năm nay, lịch sử sẽ được quên dọn lại. 1954 ra đi. 1956 sẽ trở về. Lịch sử sẽ được nhuộm đỏ. Máu, thà là dùng máu để quét phủ lên màu vàng bệnh hoạn này cũng nên làm.

Đám người kháng chiến cực đoan đã nghĩ thế nhưng nào họ có ngờ rằng: «Karl Marx là một nghệ sĩ. Ông ta đang ngồi trên cái xe lăn. Xe lăn xuống một hố thẳm tuyệt vọng, chẳng bao giờ ông ta trở lên được, cái đỉnh núi Hạnh Phúc rực rỡ của loài người. Ông cùng tập thể ông sẽ bị ghê tởm và đào thải như chính bọn Tư bản hay bọn thực dân mới hôm nay».

Làng Văn cũng theo mệnh nước, trở mình. Một buổi sáng, dân chúng tụ họp lại để bầu ban Hành chính. Vì Thiếu úy cố gắng mời Cửu Bồng đến ngồi hàng ghế phía trước để lấy uy tín. Đối với dân làng Cửu Bồng là một nhân sĩ. Tuy suốt đời là một hanh sĩ thất bại cay chua ở mọi lĩnh vực, Cửu Bồng vẫn có nhân cách và giá phong.

Vì Thiếu úy tuyên bố với đồng bào rằng Ông Bảo Đại đã bị lật đổ. Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã lên làm Tổng thống. Ngô Tông thống anh minh

sẽ ban hành hiến pháp. Chúng ta sẽ được sống trong một quốc gia Độc lập và Hạnh phúc. Dân chủ tràn trề, cháy cùng khắp vào tận... ly rượu bia hay rượu đế.

Trong buổi họp có vài người không thích ông Thiếu úy vì ông ta hay chưởi Đụ Mẹ và thường nhắc tới la de. Ông Thiếu úy cũng chú ý triệt để tới hai gã đàn ông ngồi nơi cuối phòng họp. Một gã có khuôn mặt ốm o, nhưng vúng trán cao và đôi mắt sáng. Một gã khác, nước da vàng vì sốt rét rừng.

Cuộc họp đã bầu Cả Nhấp lêm làm Chủ tịch Hội đồng xã.

Cả Nhấp là một người từng bị Kháng Chiến thanh trừng. Là con nhà phú hào giàu có từ mấy đời, nên một thời Cả Nhấp bị ghép vào tội con cháu cường hào ác ác. Tuy là giàu có, nhưng họ hàng Cả Nhấp không có khoa bảng, dân làng xem Cả Nhấp chỉ là một loại trọc phú. Dân làng chỉ kính nề họ hàng Cửu Bồng. Đó là một dòng họ có mấy đời làm quan nhưng lại nghèo khó vì liêm khiết.

Cả Nhấp người cao lớn, trán hói, mắt lè, cầm nhọn, Dáng đi vội. Mắt nhìn lúc nào cũng chẳng nhìn thẳng vào đối tượng. Dân làng đã dí nghi rằng có lẽ dòng dõi họ Nguyễn tới đời Cả Nhấp là tuyệt vời anh ta không có con trai.

Nhà đỗ sô của Cả Nhấp nằm trong một khu vườn bát ngát, cây lá sầm uất. Trong đó chắt chúa không biết bao nhiêu một thời. Bà cô ruột Cả Nhấp là một cô gái đa tình, ăn ở với nhiều trai làng, hâm hiếp nhiều... thanh niên. Bà ta đã phá thai tới mấy lần. Lúc những hòn nai chưa thành hình hài, à, cái cục máu đỏ kia đã được chôn quanh

HOA TRINH BẠCH

Tình qua vài phút chín người
thịt da sốt nặng, rồi bời chồ hôn
xa rời mươi mặt thông ngôn
anh diên nước đọng, em buồn cát khô

Thấy em tròn mộng trái nhớ
nấp lâu vươn vắng, anh vồ móng chim
tốt tình lời mật môi êm
loạn chờ cơn khói cuốn tim mây đan

Tuổi thời con gái reo vang
với hoa trinh bạch, tiếp tân người vào
dang no mười ngón khát khao
đợt nhiên thức tỉnh ngắn rào trú anh.

DIỀN NGUYỄN

quất dưới các tầng cây, dọc ụ rơm, hay trên bờ hồ. Đứa con gái của Cả Nhập cũng đã chết dưới hồ nước, một mùa hè năm trước.

Cả Nhập ít học. Dân làng biết thế, nhưng họ chẳng biết bầu cho ai làm chủ tịch. Những người có học hoặc có ý chí, hầu hết đã hy sinh cho kháng chiến. Kể ở lại, ông Thiếu úy không tin tưởng mấy.

Gã con trai của Cửu Bồng (người thứ hai) thì đã là một nhân viên chức ngoài Quận. Chính Cửu Bồng cũng biết rằng Cả Nhập không phải là một người có uy tín để thu phục nhân tâm trong lúc giao thời này. Nhưng Quốc gia đã tới, thưa hưởng một mảnh đất do đất, mọi truyền thống bị phá sản, nhân tài thì chẳng còn.

Lúc ngồi trước đám đông, chợt nhìn một ngọn nắng trãi rộng ngoài bối cảnh, Cửu Bồng ngậm ngùi Ông động lòng thương hại thân thể ông và đám đông quanh đây. Bọn ông chỉ là đám sinh vật bị cột chặt vào một nhân loại sa lầy.

Bọn ông bị điều động vào tử sinh, trong khi ngay chính trên định mệnh mỗi người đã có một tử sinh. Bọn ông bị sai khiến đi tìm một thứ lý tưởng mơ hồ, trong khi chính cái việc làm cho no ấm thân thể, làm cho những mơ ước nhỏ nhoi được thành tựu, những nhu cầu đơn giản nhất được thỏa mãn, đó chính là lý tưởng.

Ngọn nắng vàng cứ trãi ra trên thảm cỏ, rồi thu ngắn cho tối trưa, khi buổi họp tan Cửu Bồng bước ra sân, thấy một đám mây trắng lê loi, húi quanh trên nền trời xanh thẳm. Đám mây tan dần, rồi biến mất trong sức mộng.

Ông ho hùng hổ vài tiếng, thấy mình kiệt sức và lạnh lẽo.

Người Thiếu úy đi bên cạnh Cửu Bồng. Bấy giờ trong đám có một người tiến bước tới trước mặt viên Thiếu úy. Anh dân làng trạc bốn mươi tuổi, đứng đó, không dám thưa gửi gì. Viên Thiếu úy ngó ngàng giày lát rồi kêu lên :

— Cai Chí đây hả. Có phải Cai Chí hồi ở Hải Phòng không?

Người đàn ông được gọi là dân làng cúi xuống, thăm lặng như con trâu trước luống cày. Sau một giây phút cảm động ông ta nói :

— Thưa Thiếu úy, chính tôi, Cai Chí đây. Hồi ở Hải Phòng có phải...

— Vâng, hồi ở Hải Phòng tôi là Trung sĩ Ngại. Trời ơi, làm sao tôi quên được Cai Chí. Chúng ta đều bị tại Nhật nô giam ngoài Cù lao Chàm cả tháng trời không có nước uống. Phải dài ra mà uống. Nước dài khai bỏ mè.

— Thưa Thiếu úy...

— Thưa gửi cái con mè gi, anh với tôi là anh em ăn cùng phòng năm cùng san với nhau ngày trước. Thời, mình cũng về nhà uống ly rượu cái đã... anh có nhớ tháng Tây Chợc ne không chỉ ĐM tháng Chợc ne ta đã dít tại mình đó mà...

Cai Chí, Viên Thiếu úy, cùng Cửu Bồng đi về nhà. Cửu Bồng đứng ở đầu ngõ vạch quẩn ra dài

(CÒN TÙA)

(Tiếp theo trang 35)

Việt Hoa nhứt báo

Tòa soạn nhứt báo này đặt tại số 112 đường Triệu quang Phục, là một tờ báo nhỏ 4 trang 150 hàng ngày xuất bản 8000 số vào buổi chiều. Chủ nhiệm kiêm chủ bút là ông Chung Đức Nhoan, ông Chung là một y khoa bác sĩ, làm chủ nhiệm nhứt báo này chỉ là nghề phụ, nghề chính của ông là thầu khoán, hiện nay ông đang làm giám đốc một hăng thầu. Việt Hoa nhứt báo là một nhứt báo được sự yểm trợ của Đài Loan, vị chủ nhiệm luôn thay đổi, nhiệm vụ của báo này là phổ biến đường lối và thành quả của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc Tưởng giới Thạch.

Những nhà báo danh tiếng trong làng báo Tàu trên đất Việt

Hiện nay đồng bào Việt gốc Hoa ngưỡng mộ hai ký giả sau đây: ký giả Khoảng Lỗ Cửu năm nay trên 60 tuổi, là một cây viết trụ cột của Quảng Hoa nhứt báo ký giả Lỗ Cửu chuyên viết bút luận, bút đàm, liều trai, bì ký như Vip KK, Đạo Cầy, Tư trôi Biển, cũng viết trên báo Quảng Hoa và nhiều báo khác. Ký giả Trần Kiêm chuyên viết về nhận xét thời cuộc phiến dịch những tài liệu giá trị. Những bài ký giả Trần Kiêm viết được độc giả Việt gốc Hoa lưu ý và thích đọc như các bài nhận xét của ký giả Trần Việt Sơn trên báo Chính Luận hay Việt Lang Quân trên nhứt báo Đuốc nhà Nam. Ông Kiêm là anh ruột bà Ty cựu Hiệu trưởng Trường Trung học Gia Long.

Về quản lý, tổ chức tòa soạn, ngoại giao, lối quảng cáo vv và vv thì nhứt Lý Triều Quản hiện đang quán xuyến tờ Luận Đàn mới. Tiền sinh Lý Triều Quản là người Tàu Bắc Việt di cư hoạt động kinh khủng khiến làng báo Hoa Ngữ ai cũng phải nể.

30 ký giả «bao dàn» 12 nhứt báo

Hiện nay tại Cholon có 12 nhứt báo 8 trang có, 4 trang rõ, ấy vậy mà chỉ có 30 ký giả đảm nhiệm chính thức việc bài vở. Đó có lẽ là điểm đặc biệt của nhứt báo Hoa ngữ. Lý do dễ hiểu các ký giả thông tin viên nhứt báo Hoa ngữ cứ việc mua báo Saigon dịch ra đăng tải trên báo mình là rồi, không phải tìm kiếm đâu ra. Nói tắt lại ký giả báo Hoa ngữ chỉ mất công dịch thuật khỏi mất công tìm bài.

Với một yếu tố quan trọng hơn nữa là báo Hoa ngữ sống rất nhiều nhờ quảng cáo. Quảng cáo là cái vốn (trong ta như báo Việt). Ví dụ một báo 8 trang thì ít nhất có 4 trang rưỡi quảng cáo, 2 trang tiêu thuyết vô hiệp ký tính tại Hongkong và Đài Loan, như vậy chỉ còn 1 trang rưỡi là ký giả ở Chợ lớn phải lo trăm tin tức vào bằng cách dịch các tin đã đăng trên báo Việt ngữ tại Saigon.

Chiều hướng các độc giả đọc báo Tàu ngày nay cũng khác, đòi hỏi những bài phóng sự điều tra hấp dẫn chứ không như mười năm về trước các ký giả báo Tàu chỉ việc đến «bang» lấy tin tức và đăng

BÁO TÀU TRÊN ĐẤT VIỆT

tóm lại chỉ đăng các tin tức trong «xã hội», Hoa kiều, hiện nay lại khác đòi giả báo Hoa vẫn đòi hỏi biết hết những chuyện xảy ra trong nước mà họ là thành phần quan trọng. Các ký giả báo Hoa vẫn nhạy cảm về vấn đề khởi mìn công đấu xa circa việc mua báo Việt về lược dịch, phóng dịch ra là khoẻ, Thế cho nên chỉ có 30 ký giả mà báo dàn được 12 tờ báo cũng là điều dễ hiểu. Xin mở một đầu ngoặc tại đây. Ký giả báo Việt Nam vốn vát và đôi rách, quý vị nhứt báo Hoa vẫn tại Chợ Lớn phải tinh sao chép lại đầu tư trên tim óc của ký giả Việt Nam như vậy. Một vấn đề phức tạp tế nhị nghiệp đoàn ký giả VN nên đặt vấn đề này ra thảo luận để bảo vệ quyền lợi đích thực của đoàn viên chứ!

Về vấn đề lương bổng các ký giả Việt gốc Hoa cũng tương tự như ký giả VN ở mức trung bình từ 20 ngàn đến 40 ngàn một tháng trừ trường hợp đặc biệt. Tổng thư ký, chủ bút có thể lên tới hàng trăm ngàn và nhiều quyền lợi khác nữa. Cũng như trong làng báo Việt, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, ký giả báo Tàu trên đất Việt cũng có kế hoạch làm tiềnlem nhem ma giáo nhưng có phần tinh vi hơn báo Việt.

Kỹ thuật áo loát và phát hành

Kỹ thuật áo loát nhứt báo Hoa ngữ có phần phức tạp khó khăn hơn nhứt báo Việt ngữ chút đỉnh. Sở dĩ chỉ nói khó khăn hơn chút đỉnh là tôi cần cứ vào số tờ sấp chữ một nhứt báo 8 trang xuất bản hàng ngày như ở nhứt báo Á Châu chỉ cần có 10 người thợ, so với các nhứt báo Việt ngữ 8 trang như Công luận, Tin sáng, tôi thấy không có cách biệt mấy. Đánh rằng Hoa ngữ có tới 7000 nét còn Việt ngữ chỉ có 24 chữ và 5 dấu. Phòng xếp chữ Hoa ngữ có từng hộp nhỏ có tới 2000 ô, 1000 thông dụng và 1000 ô không thông dụng. Trong lúc sắp chữ người thợ phải đứng, phải di chuyển luôn luôn vì có tới một ngàn ô chứ không ngồi ở một chỗ như sấp chữ quốc ngữ. Có điều đặc biệt hơn nữa có khi 2, 3 người mới hoàn thành xong một chữ. Tổ chức trong nhà in làm việc theo phương pháp Taylor (giày chuyền). Về lương bổng một chef typo một nhứt báo 8 trang thường được lương khoảng 30.000đ đến 40 ngàn đồng về thợ sắp chữ từ 15.000đ đến 25.000đ. Đặc biệt là thầy Cò lương cũng kha, 1 nhứt báo 8 trang thường có hai thầy Cò ăn lương tháng khoảng 15.000đ đến 20.000đ 1 tháng.

Đặc biệt nhất là kỹ thuật phát hành, số lượng nhân viên, công nhân đảm trách việc phát hành nhiều hơn các nhứt báo Việt ngữ. Lý do Tòa báo tự đảm nhiệm việc phát hành tại Saigon và các tỉnh miền Trung

miền Tây. Cao nguyên. Điều đặc biệt là các số báo phát hành đều bán đứt cho các Đại lý ở các tỉnh và cảng động ở Saigon. Số báo phát hành không có trời sụt tăng giảm hàng ngày như báo Việt ngữ. Mức độ tăng trưởng như được án định tối đa từng tam cá nguyệt một, và tối thiểu là từng tháng.

Mặc dù có tới 12 nhứt báo, số báo phát hành hàng ngày tổng cộng lên tới hàng 100 ngàn số, mà không có nhà phát hành như Nam Cường Độc lập ở Saigon. Tùy theo phương tiện của từng tòa báo và các địa phương một, báo chí gửi đến các tỉnh miền Tây bằng xe hơi, miền Trung, Cao nguyên bằng máy bay, cước phí chia đôi. Ví dụ gửi hết một ngàn đồng cước phí thì tòa báo chịu 500đ, đại lý chịu 500đ.

Ngoài số án hành nhất định để phát hành, tòa báo thường chỉ in đủ vài trăm số để biểu khích hàng quảng cáo, nạp bản và dàn cho các cảng động để đi câu độc giả mời cũng bán đứt tờ 20đ bản cảng động 12đ đến 14đ tờ 15đ bản 9đ hoặc 10đ tùy tòa báo quyết định. Về giá biểu quảng cáo cũng tương đương như báo Việt giá biểu khác nhau chút đỉnh tùy tờ báo và thời hạn đăng. Đăng trên 1 trang 16.000đ 1 ngày, đăng cáo phó, quảng cáo nhỏ nhở trung bình ngang 5 phân dài 10 phân 1 ngày 600đ. Tiềm lực vững bền của 1 tờ báo có tới 70 phân trăm là nhờ quảng cáo thế cho nên bạn dở một nhứt báo Hoa ngữ, trên ngập tờ nào cũng giống tờ nào quảng cáo chiếm nhiều nhất.

Điều khác biệt có lẽ duy nhất và cũng vô cùng tế nhị giữa báo Tàu và Việt, là lập trường chính trị. Về hình thức nhứt báo Hoa ngữ nào trên giấy trắng mực đen cũng là lập trường của chính phủ đương thời. Tôi có thắc mắc hỏi tại sao thì vì chủ nhiệm nào cũng nói sở dĩ họ không có lập trường riêng vì không có hậu thuẫn chính trị.

Đa số các nhứt báo Hoa ngữ đều do tổ hợp của các thương gia có tiền bối ra lập báo, rồi kiểm soát người có uy tín với chính phủ VN và cả với đồng bào Việt gốc Hoa đứng ra làm chủ nhiệm. Vốn để xuất bản một nhứt báo Hoa ngữ hiện nay trung bình là 10 triệu đồng. Một nhứt báo Hoa ngữ muốn được vững chắc phải phát hành 5000 số một ngày mới đủ chi chung chưa có lợi phải đợi cho số phát từ 7000 đến 10000 số một ngày chủ nhiệm mới có lời.

Điều trước muôn của tôi ấp ủ hàng chục năm nay là : Lấy vợ Nhụt, ở nhà Tây, cho con học trường Tàu, còn ăn uống thì sao cũng được «An đê mà sống chứ không phải sống đê mà ăn». Tại sao tôi xin nói một điều lợi là sau khi học hết 7 năm Trung học Tàu con bạn đa năng và cùng làm báo Việt, báo Tàu, Tây, Anh con bạn đều làm được hết hết. Vậy kỵ sau xin viết về «Trường Tàu đất ta».

TÂM SỰ BẢN ĐÒI

Tòa soạn đã quyết định mở thêm mục «TÂM SỰ BẢN ĐÒI». Trong khuôn khổ mục này chúng tôi sẽ trích đăng hết thảy ý kiến của bạn đọc gửi về tòa soạn hoặc nhận định về nội dung của tờ báo để giúp tòa soạn loạt dần các khuyết điểm hoặc phát biểu về mọi vấn đề thời sự. Mục đích của việc trích đăng này là nhằm phô biến mọi ý kiến của độc giả thường vẫn bị bỏ quên hầu tạo dịp trao đổi không những giữa tòa soạn và với độc giả nữa. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng để phản ánh trung thực tâm sự của bạn, mục này sẽ trích đăng nguyên văn mọi ý kiến, dù đó là ý kiến trái nghịch hoặc công kích chính tòa soạn.

Một vấn đề liên quan đến mọi người

Vũng Tàu 24 tháng 12 1970
Thưa ông,

Tôi mạo muội viết mấy hàng này đến ông, là vì tôi muốn bàn với ông về một vấn đề có liên quan đến tương lai của ông, của tôi và của bao nhiêu người khác ở chung quanh chúng ta.

Chúng ta hiện đang sống trong một xã hội bê rạc như thế nào, không cần nói ông cũng rõ. Thành niêm chỉ biết hưởng thụ và tìm cách hưởng thụ được nhiều chứng nào hay chứng ấy, chỉ nghĩ đến việc đòi hỏi những cái mình cần ở cha mẹ hay xã hội, chờ không không nghĩ đến việc phục vụ xã hội hay giúp đỡ cha mẹ. Điều xấu được khuyến khích, vì nó đem lại sự sung sướng vật chất, điều tốt bị xa lánh, vì nó đem lại cái khổ, cái nghèo. Người ta muốn di xuống trong sa đọa hơn là vươn lên chờ tốt đẹp, đạo đức. Tình trạng này, nếu không được cải thiện, sẽ đưa

Hoàng Đôn Trác
(Vũng Tàu)

Những chiếc tàu chở gạo bị đắm

Tin báo chí đề ngày 12-12-1970 cho biết 800 tấn gạo (trị giá 365 triệu đồng) mà Chính phủ VNCH vừa mua của Mỹ đã bị chìm xuống đáy kinh đào Panama trong khi di chuyển từ Florida về Việt Nam.

Chắc chắn bản tin này đã không được đa số độc giả quan tâm đến bằng tin Y Sĩ Thiếu Tá Phạm Văn Lương, Ủy viên Thường Vụ nhóm

xã hội đến chỗ nguy ngập và suy sụp, và lúc bây giờ, chúng ta sẽ là những nạn nhân đau khổ hơn hết.

Nghĩ đến hiện trạng và ngày mai của xã hội, sao khỏi lòng đau như cắt, lo âu trong bụng ngày đêm. Bởi vậy mặc dù tài hèn sức thấp, tôi cố mon men theo gương đàn anh đi trước mà lấy hết sức của mình đóng góp và cùng cuộc xây dựng xã hội bằng ngòi bút của mình.

Tôi trộm nghĩ là điều thiện, nếu được trình bày một cách nghệ thuật sẽ hấp dẫn lôi cuốn độc giả hơn là điều xấu, điều sa đọa. Tôi cũng trộm nghĩ rằng trong xã hội có người xấu thì cũng có người tốt, trong khi có hạng người dấn thân vào tội ác và sa đọa thì cũng có người, mặc dù ít, ráng hết sức của mình cố vươn lên chỗ tốt đẹp đạo đức. Tại sao có một Vũ Trọng Phụng đưa ra những nét tinh túc trong bức tranh xã hội, lại không có một ngòi bút hay nhiều ngòi bút đưa ra những việc làm xây dựng, những tư tưởng xây dựng của những nhân vật đạo đức?

Đọc đến đây, có lẽ ông tự hỏi tôi muốn đưa ông đến đâu với những lời lẽ nói ở trên?

Xin thưa: Chỗ tôi muốn đưa ông đến là sự hưởng ứng của ông về đường lối sáng tác nói trên để xây dựng xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Mong rằng ông sẽ cổ động hoặc khuyến khích gây một phong trào sáng tác rộng lớn để những cây bút tài hoa tham gia viết những truyện xây dựng có tính cách đại chúng. Tôi tin rằng, với uy tín sẵn có của ông, một tiếng nói của ông sẽ có ảnh hưởng lớn lao và đem lại kết quả tốt đẹp

Hoàng Đôn Trác
(Vũng Tàu)

Những chiếc tàu chở gạo

Hà thúc Nhơn ôm lưu dan tuyet thực trước thềm Quốc Hội. Nhưng với số độc giả khác thì bản tin này đã như một tiếng sét đánh ngang tai.

Thật vậy, với những người chưa quên nạn đói năm 1945 tại Bắc Việt, với số người chết đói lên tới hàng triệu, mà nguyên do một phần lớn cũng tại «Những Chiếc Tàu Chở Gạo Bị Đắm», thì những chiếc tàu chở gạo cho VNCH bị đắm trong những năm qua cũng như chiếc tàu chở 800 tấn gạo mới bị đắm này không khỏi khiến những thành phần trên lo ngại.

Không lo ngại sao được khi đất nước này đang bị áp lực kinh tế chi phối đến mức độ nguy hiểm. Chính những áp lực kinh tế đó đã chi phối và thay đổi hẳn da số hành động của nhà cầm quyền đương thời. Đất nước này bị lún vào hoàn cảnh khổn khổ như hiện nay, một phần do những hành động khốn nạn của bọn cộng sản khát máu, phần do nạn phá sản kinh tế của xứ này. Nạn cộng sản khiến bao nhiêu dân lành chết quẫn quại bởi thương tích. Và nạn phá sản kinh tế khiến bao nhiêu người dân vô tội, cần cù phải oằn oại vì đói rách. Cộng sản chủ trương tàn sát để đặt ách thống trị lên đầu một dân tộc. Bọn đế quốc tư bản dùng đường lối «bản cung hóa» một dân tộc để thực hiện mộng đồ hộ của chúng. Cả hai đều là kẻ thù nguy hiểm.

Chiếc tàu của Mỹ chở 800 tấn gạo cho VNCH nếu bị đắm trước ngày nạn lụt tại miền Trung xảy ra thì chắc cũng không tạo nên câu hỏi to tát như vậy. Nhưng nó lại đắm ngay vào lúc mà hàng bao nhiêu trăm ngàn người dân miền Trung đang bị đói khổ cùng cực bởi thiên tai ghê gớm kể trên. Dân chúng miền Trung đang kèn gào để được cứu khỏi chết đói. Gạo đối với họ bây giờ là quan trọng nhất. Gia tài bị khinh tận, các vụ mìn cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Dân chúng ở đây chỉ còn biết kèn cựa với nhà cầm quyền hiện tại. Họ chỉ xin được cấp gạo ăn để khỏi bị chết đói mà thôi. Chính phủ mà đáp ứng được điều này cho dân chúng thi dân chúng sẽ biết ơn và nhất định sống chết tinh nguyên làm hậu thuẫn cho chính phủ.

Ngoài lại, dân chúng càng bị đói khổ, nỗi uất ức, căm hờn chính phủ càng bộc phát mạnh trong lòng dân chúng. Chính phủ hiện tại hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Mọi khả năng cấp cứu nạo đói đều được đem ra sử dụng. Bao nhiêu gạo tồn kho dự trữ đều được đem ra cứu đói. Tuy nhiên, vì số gạo dự trữ cũng như gạo nội địa cung cấp không đủ để thỏa mãn nhu cầu trên, chính phủ vi thế chỉ còn biết trông chờ những chiếc tàu chở gạo mua của ngoài quốc mà thôi. 800 tấn gạo qua cửa Mỹ sắp về đến VN đã là niềm hy vọng và cũng là niềm vui sướng của chính phủ hiện tại. Cố 800 tấn gạo ấy chính phủ này có thể cứu vãn được rất nhiều mạng sống của dân chúng. Và nhờ thế mà uy tín của chính phủ sẽ được phục hồi trong lòng người dân xứ này.

Nhưng oái oăm thay số gạo trên chưa đưa tới VN thì đã bị nhặt chim xuống đáy kinh đào Panama. Thật là một tai nạn tai hại cho chính phủ hiện tại vậy.

Đành rằng công ty bảo hiểm chiếc tàu ấy sẽ phải đền cho chính phủ ta số gạo đã bị mất bia. Nhưng không phải nội một ngày, một tuần mà chúng ta có thể nhận được sự bồi thường đó. Ít ra cũng phải cả tháng trời là sau, vì nó còn phải đợi kết quả của hàng chục cuộc điều tra, rồi bàn án phân quyết của tòa án. Chỉ cần thời gian trên đây thôi, khi gạo bồi thường đưa đến VN thì cũng đã có không biết bao nhiêu kè chém đói.

Trên đây mới chỉ là sự nhận định về hậu quả kinh tế do tai nạn đắm tàu này gây ra mà thôi. Người ta đã nghĩ tới hậu quả kinh tế như vậy thì nhất định người ta cũng đã nghĩ đến hậu quả chính trị của tai nạn đó. Chính sự nhận định về hậu quả chính trị này mới đáng nói.

Có ai cảm được người ta nghĩ rằng tai nạn đắm tàu chở gạo trên chính là một sự dàn cảnh của bọn đế quốc tư bản? Có ai ngán được lanh lẹn để quốc tư bản đang cố gắng áp dụng đường lối bắn tung hoa dân tộc này hầu bợn chúng thực hiện mộng đồ hộ để

Những chiếc tàu chở gạo tiếp tế

chính trị ngoại bang (nếu quả nhiên đây là âm mưu bẩn cung hoa của chúng) phải chịu trách nhiệm về hậu quả của tai nạn này.

Không một ai có thể cãi tin về lý do hãng tàu Mỹ chuyên dùng tàu cũ để chở gạo cho nước ta. Hơn nữa, chúng ta đã thấy bọn đế quốc tư bản đã có thể làm được bất cứ cái gì chúng muốn. Chung đã có thể giết rất nhiều vị nguyên thủ của nhiều quốc gia trên thế giới, thì việc thực hiện âm mưu bẩn cung hoa dân ta để chúng thủ lợi vẫn có thể xảy ra một cách dễ dàng.

NGỌC LONG

HỘP THƯ TÒA SOẠN

Nói mãi đến một kẻ ngu xuẩn lại khiến y tướng lầm là người quan trọng để tiếp tục làm những việc ngu xuẩn khác thì khờ. Thân.

● TRẦN THẾ TƯƠNG (Đức Hòa): Những ý nghĩ cần phải có về những lời tuyên bố của tên cô là nhầm ấy đã ghi trên Đời rồi. Thơ dăng trong số này đó. Thân.

● DƯƠNG LINH (Cam Ranh): Tòa soạn Đời xin cảm tạ về những cảm tình đã nhận được từ quý vị. Cho UT gửi lời hỏi thăm LG.

● NHẬT ĐÀN (KBC 4100): Cứ viết thư thẳng cho Nhóm qua địa chỉ báo Đời khởi cần phải giới thiệu. Gặp nhau sao lại sợ mất thời giờ.

● DIỄN NGUYÊN (Phuoc Long): Lần này định «tham nhũng» tình cảm không bắt anh chờ nữa, nhưng INIX lại rớt dài. Biết tình sao đây? Vẫn chờ gặp tại Saigon.

● LÝ ĐẠO NHÂN (Saigon): Tết đã qua rồi, và lại, lá thư đó chắc đã có nhiều nhật báo đăng nên không in lại trên báo Đời. Trần trọng.

● HOÀNG ĐÌNH TƯƠNG (kbc 4926): Đã nhận thư giới thiệu các TVD và người sạch. Cảm ơn.

● VÂN (Trà Ôn): Đã nhận thư, nhưng để nghị bỏ qua vụ LBP đi.

Xin các bạn chờ tin trong số báo tới. Bài nào được chọn đăng sẽ ghi trong phần «thơ chọn đăng». Và những bài không được ghi trong phần trên tức là đã bị loại.

Chiến tranh bước thêm

(tiếp theo trang 7)

ba đến mấy cũng không thắng dễ dàng được đối với đặc công cộng sản, khi mà danh nghĩa cuộc chiến đấu không được đại đa số dân chúng chấp nhận. Người lãnh đạo không được dân chúng yên mến, mặc cảm cường như trước Quốc gia Việt và các nước Âu Mỹ chưa được xóa bỏ. Tham nhũng thối nát tại miền Nam chưa được quét sạch. Xã hội VN chưa tìm được đường hướng tờ chúc phù hợp với tinh thần và nhu cầu của người Việt.

Có thể bị thất thế trên các mặt trận quân sự, BV chịu nhượng bộ để chấp nhận một giải pháp chính trị thách thức lợi cho họ. Nhưng trong điều kiện đó, hoặc ngay trong điều kiện hoàn toàn thất trận đi nữa, CS vẫn có thể duy trì nổi một cuộc chiến tranh Đặc công lâu dài làm tiêu mòn khả năng kiến thiết của Nam VN.

Thất trận thi họ đưa vào tâm lý phù suy của dân chúng VN để tồn tại và phát triển từ thế chiến đấu lâu dài. Chứ nhận một giải pháp chính trị yếu kém thì họ nương vào sự thối nát tranh quyền của nội bộ Nam VN để phát triển.

Theo chúng tôi chiến thắng cuối cùng đối với CS, có nghĩa là Nam VN phải thực sự bắt tay vào làm một cuộc vận động cách mạng toàn diện, đủ sức cuốn hút toàn dân vào việc loại trừ CS ra khỏi lòng họ, để họ tự chủ động hoàn thành cuộc cách mạng mà từ lâu họ trông đợi.

đấu tranh cho đời

(TIẾP THEO TRANG 4)

tìm vào 1 nẻo đường khó khăn nhất. Gạt quần chúng ra ngoài vì bất kỳ lý do nào và chỉ tin ở riêng mình, Nhà Nước đã đe lòi ra một nhược điểm khùng khiếp mà từ xưa tới nay viên chức mọi cấp vẫn cố gắng chối cãi là không hề có. Nhược điểm đó chính là chủ trương độc quyền tranh đấu, chủ trương giữ lòng dân bằng sự cưỡng bức chứ không phải bằng ý chí và khả năng phụng sự quốc gia của chính mình. Các giới chức lãnh đạo Nhà Nước vẫn thường kêu gọi ý thức sinh hoạt chính trị dân chủ của quần chúng. Trong trường hợp những chủ trương trên còn tiếp tục được cung cấp, các lời kêu gọi trên thực ra phải gán cho tính chất nào mới đúng?

Vì tội lỗi che dấu cho tội lỗi nên phiêu lưu đã được tiếp tục bằng phiêu lưu. Nhưng vận may của một quốc gia, tương lai của cả một dân tộc có thể gửi gắm một cách an toàn cho các cuộc phiêu lưu tiếp nối không ngừng chẳng

Những Hồ Xuân Hương...

(TIẾP THEO TRANG 5)

nhé chiếm đoạt thô bạo nữa. Người ta đã cùi đầu súng báu hoặc lôi người đẹp lên ngồi, như kiêu Bình Hùng đã có lần mô tả :

Ta đặt em lên ngai thờ Nữ Sắc
Và ám thầm chiếm ngưỡng một
làn da

Khi em về xác thịt tăm hương hoa
Ta sống mãi thờ lấy hồn trinh

tết
Ôi cảm dỗ, cả mình em băng tuyết
Rực xuân tình lên bộ ngực thanh

tân
Khi gần em, mê từ ngàn dặm chân
Mặt nhảm lại đê lòng người giò

bão
Khi súng báu tê nồng từng nếp áo
Lại cùi đầu trước vẻ ngọc trang

nghiêm
Ta khẽ cầu từng sớm lại từng
đèm

Chưa tội lỗi cũng thấy tràn hối
hận

Thế kỷ XII là thế kỷ đã tìm ra phép định dàn. Sang thời phục hưng của thế kỷ XVI số phận của phái yếu đã thay đổi rõ rệt vì những hoạt động quật cường của họ.

Đặc biệt vào thời kỳ này len Ý đại lợi có nhiều vị nữ công hầu đã đích thân tổ chức những đội hùng binh để chiến đấu với các qui

tộc khác. Và cũng có nhiều nữ danh sĩ, nhiều bà hào phóng bỏ tiền để khuyến khích văn nghệ. Bên Pháp, nhiều người tài sắc và học thức đã là linh hồn của nhiều nhóm văn nghệ. Nhiều phu nữ khác còn tham gia trong các hoạt động chính trị. Đặc đáo hơn nữa, cô Nixon de Lenclos đã là 1 nữ kiện tướng trong việc cõi xú cho phái yếu sống tự do. Tóm lại ở thế kỷ này phu nữ được vinh danh, trọng vọng, tôn sùng và làm ảnh hưởng cũng rộng rãi hơn những thế kỷ trước.

Thế kỷ XVII, chế độ người đàn bà không thay đổi bao nhiêu, riêng về mặt tình ái thấy phát huy những rung động tinh thần và sâu xa của tâm hồn. Thế kỷ XVIII cũng tương tự. Ở Pháp, trong cuộc cách mạng 1789 tuy có nhiều người đàn bà bình dân. Ba lè cũng tham dự biểu tình như đàn ông như sau khi cách mạng thành công thi lại chẳng mấy người nghĩ chuyện tuyển dương công lao và địa vị của người đàn bà. Tôi hỏi Nữ phái Luân dẹp cách mạng để lập lại chế độ này lại đặt ra những luật lệ nghiêm khắc đối với phái yếu. Sang thế kỷ XIX trong mấy thập niên đầu khuynh hướng muôn kiềm chế phái yếu vẫn còn tiếp tục. Nhưng khuynh hướng này không tồn tại lâu vì vào giữa thế kỷ sự phát triển về kỹ thuật đã chuyên văn minh nông nghiệp thành công thương, vấn đề giải phóng giới cần lao — trong đó gồm cả đàn bà

được đặt ra. Cũng từ đó tới nay, sự tiến bộ của kỹ thuật sản xuất và nhu cầu đời sống mới đã dần dần xô đẩy người đàn bà ra khỏi ngưỡng cửa gia đình để tham gia các hoạt động xã hội. Thế là người đàn bà đã bình quyền với đàn ông, theo như thiên bổ của đại hội các phong trào xã hội chủ nghĩa họp vào năm 1879.

Đặc biệt ở thế kỷ XX này người đàn bà không những chỉ bình quyền về mặt luật pháp mà còn cả về mặt tình ái nữa. Nhất là ở thời đại bây giờ người ta đã khám phá ra cái XÁC THỊ I, cũng như thế kỷ XII tìm thấy phép suy tôn đàn bà và thế kỷ XVII bút gặp được những rung động tinh thần và sâu xa của cõi lòng. Đàn bà ngày nay muốn tham dự vào câu chuyện yêu đương và không muốn rì rì, thụ động. Họ đã không tiếc tay dứt bỏ vòng hào quang và cái ngai thờ mà bọn đàn ông đã tạo riêng cho họ. Họ cho những cái đó nó trở thành khen khen và lạnh lẽo lắm. Họ không còn muốn sống bằng những ảo tưởng do hạng đàn ông gán cho. Cái nghĩa là họ muốn bình quyền trong quan niệm và cách thế yêu đương.

Phụ nữ VN đã cảm thấy gì về một lối sống như vậy? Nhất là những phái nữ đang làm công tác văn học nghệ thuật tại miền Nam hôm nay. Muốn biết những phát biểu của họ ra sao xin xem số sau sẽ rõ.

(CƠN NỮA)

MUA Ở ĐÂU TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

THUỐC ĐIỀU KINH GYNOPOAUSINE

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI V.N.)

Eri bịnh: - THÂY KINH CHẬM.
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HỐI XUÂN VÀ DÂY THÌ.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

Neurotonic

Viên thuốc Hồng
cố sinh tố c

CÚM NÓNG LẠNH CẨM SỐT ĐAU NHỨC

ANTIGRIPPAUX

XIN NHỚ NHÂN HIỆU
BƯA BỔ ĐẦU NGƯỜI

CÓ BẢN VIÊN LÉ KHẨU
MỌI NGƯỜI

HADZER

HEPACHAUT

VUI VẺ
TUOI TRẺ
DA DỄ MỊN HÀNG

NƯỚC CỐ ARTICHAUT
NƯỚC CỐ GAM BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2

VIÊN BẢO CHẾ HADZER

YẾU GAI
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỦA MỄ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MẸT

midol

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Pub. TÂN TRI



Recorded By THE BEATLES On Capitol Records
Yellow Submarine

By
 JOHN LENNON and
 PAUL McCARTNEY

March Tempo

In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of sub-ma-rines. So we sailed up to the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yel-low sub-ma-rine.

CHORUS

We all live in a yel-low sub-ma-rine, yel-low sub-ma-rine, yel-low sub-ma-rine.

We all live in a yel-low sub-ma-rine, yel-low sub-ma-rine, yel-low sub-ma-rine And our As we friends live are all on board, man-y more of them has live next door. And the live a life of ease ev-ry one of us has all we need. Sky of band blue begins to play.

green in our yel-low sub-ma-rine.

Repeat Chorus from the D.S. and fade

