

ĐỐI

GS

ASON
DS 531
D642 +

Tân Hợi hời tận



TOCH

ĐỜI

68

CHỦ ĐỀ: TÂN XUÂN

- ĐẦU XUÂN KHAI BÚT của cacsy
- ĐẦU NĂM TÂN HỢI TRẬN THẾ TRANH CỬ TỒNG THỐNG ĐÃ GAY GO của vươnghữu bột
- VIỄN TƯƠNG KINH TẾ MỘT NĂM MỚI của hảilưu
- TÂN HỢI NĂM QUYẾT ĐỊNH của đời

2

CHÍNH TRỊ

- CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH DƯỚI CHỦ THUYẾT NIXON uyenthao
- NHỮNG CÁI CỦA CỦA SAIGON của tèđè
- GIÓ BỤI LANG THANG của kimnhật
- ĐI TÌM LĂNG HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG của nguyễnthiệuâu

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH của nguyễnthuylong
- CON MẮT THỦY TINH của lýphatson

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GỒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI • SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 68	TUẦN LỄ TỪ 04-02-1971 ĐẾN 11-02-1971
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323	Chủ trương biên tập CHU TỦ và nhóm Sống	GIÁ 40đ	Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON
Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh			

dầu tranh cho đối

TÂN HỢI, NĂM QUYẾT ĐỊNH

Những biến cố đầu năm Tân Hợi có tính cách quyết định vận mạng Việt Nam, kết thúc cuộc chiến đã kéo dài một phần tư thế kỷ. Ngày mồng 2 tết, nhiều đơn vị quân đội Việt Nam, không ăn tết đã âm thầm lên đường sang Cam Bốt, sang Hạ Lào, hàng trăm phi cơ đang dội bom xuống đường mòn Hồ Chí Minh. Lúc này mới tính chuyện cắt đứt, hủy diệt đường mòn Hồ Chí Minh đã là chậm, nhưng chậm còn hơn không, và chúng ta có thể tin tưởng với cuộc hành quân sang Cam Bốt và Hạ Lào, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đang lâm vào cảnh rắn mắt đầu, hết hậu cứ an toàn, hết tiềm lực, chẳng còn vùng vẫy được bao lâu.

Về quân sự, như thế là chúng ta tạm yên tâm. Nhưng về chính trị, kinh tế, tài chính? Dù lạc quan đến đâu, chúng ta cũng phải thừa nhận tình hình rất bết. Tông Thống nói rằng hòa bình trong liên hiệp, trong chung sống, là đưa đầu cho Cộng Sản chặt. Tông Thống nói đúng. Nhưng hòa bình trong thời nát, trong tham nhũng, trong bất công, áp bức như hiện tại cũng là đưa đầu cho Cộng Sản chặt, vì rất có thể chúng ta thắng về quân sự, mà thua về chính trị mới là điều đau đớn, đáng khóc. Vì cho tới giờ phút này, với chính sách lãnh đạo hiện tại, người dân thành thực chưa thấy gì để tin tưởng.

Tông Thống nói rằng người dân có thể « ngây thơ », nhưng Tông Thống không có quyền ngây thơ. Đúng, vậy Tông Thống cũng đừng ngây thơ tưởng rằng với đường lối lãnh đạo, với nhân sự, chính sách lãnh đạo hiện tại chế độ này có thể đương đầu nỗi với Cộng Sản trên mặt trận chính trị. Đừng nói tới cách mạng xã hội làm gì cho thêm buồn, ngay đến cả việc cải thiện chế độ này cho đỡ thối nát, đỡ tham nhũng, người ta cũng chưa thấy một chứng triệu gì là những người lãnh đạo đất nước này sẵn sàng phục thiện, sẵn sàng sửa sai.

Tông Thống đã tuyên bố nhận trách nhiệm trước lịch sử. Cầu mong Tông Thống đừng nghĩ rằng nhận trách nhiệm trước lịch sử chỉ là chuyện nói cho vui tai, vui miệng.

DỚI

CHỦ ĐỀ SỐ SAU

GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG 70 CỦA TỔNG THỐNG

Sau khi ông Nixon có thể làm hài lòng về chương trình mà người Mỹ gọi là Việt Nam Hoà Chiến Tranh, thì chúng ta thấy năm 1971 này một thứ chương trình tương tự phải được thực hiện là Việt Nam Hoà Nền Kinh Tế Việt Nam.

Việt Nam Hoà Nền Kinh Tế làm thế nào cho nền kinh tế Việt Nam phải dần dần tự nuôi nột của Việt Nam, thứ nhất là bởi cái nhẹ nhõm ngừa tay xin viện trợ liên miên, thứ hai là người tiêu thụ những hàng hóa nào ra ngoài Việt Nam sản xuất được, không phải sống bằng toàn bộ nhập cảng mà chính mình không có tiền mua nữa.

Do đó, một đời sống khác hẳn hơn cho dân trung lưu thành thị là điều không tránh được, là một kế hoạch phát triển quốc gia nhằm nâng cao sản xuất cũng buộc phải ban hành.

Cuối năm 1970 ta đã rõ thấy các nhà lãnh đạo nhắc đến kế hoạch 5 năm 1971-1975. Có lẽ trong dịp đầu năm Tân Hợi này chính tổng thống Thiệu sẽ đưa ra kế hoạch phát triển 5 năm đó. Đó cũng là một yếu tố thuận lợi cho ông trong cuộc bầu cử cuối năm nay.

Nhưng một chính sách khắc khilieu có được thi hành triệt để trong vòng năm nay không? thì đó lại là chuyện khó khăn. Trước khi nòng được tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa, chắc hẳn Tông Thống đương nhiên sẽ không muốn bắt dân pau thật heng buộc buông lỏng, dù chỉ là dân trung lưu thành thị mà có ảnh hưởng mạnh của một elan sach như vậy.

Dù cách nào chăng nữa thì năm nay người dân Việt Nam trong binh cũng có ý thức rất rõ ràng về vấn đề kinh tế. Họ biết rõ rằng tuinh trọng nền kinh tế hiện nay hoàn toàn giả tạo như sáp phổi son trên môi cô gái bán bar. Mai mốt Mỹ trợ Mỹ rút đi thì cô gái bán bar sẽ sống nhờ đâu? Nếu cô không có một nghề nghiệp chắc chắn thì cô làm sao sản xuất để sống?

Tình trạng chúng ta đúng là sống nhờ viện trợ và không sản xuất mà còn tiêu thụ phong phi giống hệt một cô gái bán bar và

HẢI LƯU

Viễn tượng kinh tế 1 năm mới



Nếu chúng ta không nhớ vào hai nguồn cung ứng. Thứ nhất là số viện trợ của Mỹ, thứ hai là các số tiền do người Mỹ tiêu xài ở Việt Nam. Việc Mỹ tiêu xài ở VN cũng giống như ta bán được các dịch vụ cho Mỹ lấy tiền của họ. Các dịch vụ đó là nhân viên và thuyền viên làm sở Mỹ, hàng thầu Mỹ, các công nhân giặt ủi, chuyên chở, con gái bán rượu và cả bán dâm, v.v. Người Mỹ bỏ Mỹ kim ra đời lấy tiền Việt Nam, dùng để trả lương hay thù lao cho các người trên đây. Nhờ thế mà ta có thêm ngoại tệ mua đồ nhập cảng về đầy cho dân xài.

Trước kia, lính Mỹ có tiền đem đổi ở chợ đen có lợi hơn là đổi ở thị trường chính thức. Đổi chính thức họ chỉ được từ 118\$, còn đổi chợ đen họ được từ 350 đến 400 đồng lợi hơn nhiều. Mỹ

kim đòi cho đen tất nhiên lại lọt vào tay các con buôn bắt chánh, và lén lút chuyển đi ngoại quốc. Chánh phủ, nói cách khác là quốc gia, chẳng thâu được Mỹ kim, mà để lọt vào tay con buôn cả.

Từ khi đặt ra thị trường song hành vào tháng 10-1970 với một hối suất mới 275\$ VN mỗi Mỹ kim thì tình trạng có khả quan hơn chút đỉnh. Giá Mỹ kim ở thị trường chợ đen giảm xuống. Vào tháng 10-1970 mỗi tờ xanh 20 Mỹ kim đổi được 9 ngàn đồng VN (trung bình 450 đồng một Mỹ kim) đến tháng 11-1970 mỗi tờ xanh 20 chỉ còn được 7840 đồng. Giá tiền chợ đen còn giảm hơn trong các tháng sau đó. Kết quả là số Mỹ kim do lính Mỹ đòi ở thị trường chợ đen có cơ giảm và dần sang thị trường chính thức; nghĩa

là vào trong sự kiểm soát của chính phủ thay vì lọt vào tay bọn gian thương.

Nhờ giá đồi tiền mới 275đ thực tế hơn nên ngân sách sẽ thâu về một số Mỹ kim quan trọng hơn.

Hiệu quả thứ hai của hối suất mới cũng đã rõ ràng thấy là việc sản xuất để xuất cảng có vẻ hấp dẫn hơn trước. Nhà xuất cảng ở Việt Nam trước kia bán ra nước ngoài một món hàng thầu vào một Mỹ kim thì chỉ được đổi lấy 118 đồng. Món tiêu 118 đồng đó có khi không đủ để trả các chi phí về nhân công, nguyên liệu, cơ sở và vay vốn. Muốn đủ tiền trang trải các chi phí và có lời thì phải tăng giá hàng lên. Một tăng giá hàng lên thì khách ngoại quốc sẽ chè, vì thiếu gì nước khác có thể cung cấp cho họ với giá hạ hơn.

Vì vậy mà ngành xuất cảng VN rất yếu kém. Nay với một hối suất đồi tiền mới, nhà xuất cảng bán hàng được 1 Mỹ kim sẽ thâu vào 257 đồng VN, hơn gấp đôi số tiền cũ. Nhờ vậy mà việc sản xuất để xuất cảng trong năm tới sẽ có cơ gia tăng.

Gia tăng sản xuất

Trong 10 năm qua, quá nửa số tiền dùng để nhập cảng hàng hóa là nhờ ở số ngoại tệ do quân đội đồng minh và các cơ sở dân sự Mỹ ở Việt Nam đổi cho ta lấy tiền Việt nam tiêu xài. Còn lại là tiền do viện trợ Mỹ.

Nay số tiền đổi của quân đội Mỹ sẽ giảm đi chắc chắn. Còn viện trợ sẽ đến ngày giảm đi.

Muốn đổi phó với tình trạng đó ta chỉ có cách là bán nhiều hàng ra ngoài hơn để thâu tiền vào nhờ xuất cảng, và cách thứ hai là sắm xuất lấy hàng để tiêu thụ thay vì nhập cảng hoài.

Sản xuất các món hàng tiêu thụ cho dân chúng để khỏi phải mua hàng nhập cảng, làm giàu cho tư bản Nhật, con buôn Tàu... đó là vấn đề phát triển nền sản xuất trong xứ, trước hết là các kỹ nghệ nhẹ, và công cuộc phát triển các ngành cung cấp nhu yếu phẩm.

Phải sản xuất ở tại các nhu yếu phẩm cần dùng hàng ngày như gạo, đường, thịt cá...

Trong vòng 10 năm nữa, căn bản của nền kinh tế của ta vẫn là nông nghiệp. Cơ sở nông nghiệp của ta đang lề sản xuất dù dùng các món nhu yếu phẩm kẽ trên. Sở dĩ chúng ta chưa đáp ứng được là vì làm chưa đúng mức. Những phương tiện để sản xuất đều thiếu thốn. Do đó là tiền vốn cho vay để đầu tư, phân bón, giống tốt, và cán bộ hướng dẫn.

Thêm vào đó chính sách nhập cảng ào ạt mù quáng có tính cách my dâng và có thể do tham nhũng chi phối. Các món nhập cảng thịt đông lạnh, gạo và nông phẩm, cá hộp v.v. đều tai hại cho nền sản xuất trong xứ, tuy chưa được bệnh ngoại da là nấm khan hiếm nhất thời, nhưng làm trầm trọng thêm căn bệnh trong xương tủy là không sản xuất, chỉ tiêu thụ.



Với một quan niệm kế hoạch hợp lý thì các công tác phát triển về nông nghiệp, ngư nghiệp, mục súc phải được đặt vào kế hoạch của bộ Kinh Tế, thay vì để vào một bộ thuần chuyên môn là Canh Nông. Nhân dịp có chiêu hướng cải tồ chánh phủ, chúng tôi đề nghị quan niệm lại cơ cấu chính phủ như vậy để có sự phối hợp gia tăng sản xuất.

Bên cạnh việc yểm trợ để gia tăng sản xuất nông nghiệp và việc yểm trợ cho các nền kỹ nghệ liên hệ đến canh nông.

Các kỹ nghệ đó là xưởng chế tạo phân bón, thuốc trừ sâu bọ, máy cày, máy đeo tay cho thuyền đánh cá, máy bơm nước, binh điện trùng. Những kỹ nghệ trên chúng ta có sức để bành trướng với một chính sách thích hợp. Hiện nay Nhật và Đài Loan đang nhăm nếm các loại nông cơ vào Việt Nam. Nếu ta đặt điều kiện buộc họ

phải giúp tư bản và chuyên đề sản xuất các nông ngô cung cấp ở Việt Nam cũng được.

Ngoài ra còn phải sẵn sàng cơ sở kỹ nghệ biến chế nông phẩm. Các nhà máy đóng hộp thực phẩm được khuyến khích thiết lập sau phát triển tới độ tốt cùng).

Tình trạng Việt Nam sau chiến tranh có khi quan hơn tình trạng Đại Hàn thời hậu chiến.

Sau chiến tranh nền kinh tế Việt Nam sẽ thừa hưởng các cơ sở tốt như hệ thống giao thông, hải cảng mới và rất nhiều công nhân trở thành chuyên nghiệp hơn sau khi làm cho các cơ sở ngoại quốc. Ngoài ra số tiền nợ về chiến phí cũng không có.

Trong quá khứ nền xuất cảng VN hoàn toàn dựa vào hai món chính là gạo và cao su. Trong 10 năm này, 2 món gạo và cao su chiếm 4 phần 5 tổng số tiền thâu từ xuất cảng.

Nhưng hiện nay ta không hy vọng nhiều vào 2 món này. Giá cao su trên thế giới đang xuống, còn gạo thì tăng chưa đủ dùng, mặt khác thị trường thế giới cũng đã đầy. Vì vậy phải khuyến khích xuất cảng các món hàng khác.

Về cao su năm 1961 ta sản xuất 83 ngàn tấn, tới năm 1968 còn 30 ngàn. Lý do là vì chiến tranh đã làm cho 6 phần 10 rừng cao su không thể sản xuất được nữa. Trước đây có 30 ngàn công nhân cao su làm việc trong 100 ngàn mẫu lũy đồn điền. Nay chỉ có 10.000 công nhân làm việc trên 20 ngàn mẫu lũy,

Kỷ vọng cao nhất trong tương lai là sản xuất được 150 đến 300 ngàn tấn, bán được khoảng 100 triệu Mỹ kim.

Về gạo thì trong 4 năm từ 66 đến 69 ta đã phải nhập cảng 400 triệu Mỹ kim. Trong năm 1971 số gạo nhập cảng dự trù vẫn đến 200 ngàn tấn so sánh với 587 ngàn tấn năm 1970 nghĩa là giảm còn 100 ngàn tấn.

Nếu chúng ta đặt kế hoạch trong tương lai có thể thâu tiền nhờ xuất cảng lên 500 lần so với năm (gấp 6 lần). Năm 1972 thi miền Nam Việt Nam mới có tự túc được về gạo, và trong tương lai mỗi năm sẽ có thể đó có thể hy vọng được chừng Con số 500 triệu này nhằm bù đắp đủ con số 500 tiền nhập cảng như nhau cũng gấp 33 lần số tiền phải cạnh tranh gắt gao với gạo

Có thể hy vọng.

Nếu chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của Đại Hàn với số hàng xuất 275đ 1 mỹ kim phải được trợ cấp thêm lên 340đ mới đủ cạnh tranh giá cả với gạo trên thị trường quốc tế, nhất là với gạo Thái Lan.

Vì vậy nhiều kế hoạch gia kinh tế dự trù rằng VN nên thèm về ngành sản xuất gạo thơm, gạo quý thì nhiều hy vọng bán được hơn.

Ngoài gạo và cao su, các món hàng xuất cảng của ta trong quá khứ là trà, lông vịt, quế quan trọng hơn cả.

Trà giảm từ 2.341 tấn năm 65 trị giá 2 triệu 135 ngàn Mỹ kim xuống 689 ngàn năm 68 và 149 ngàn năm 69. Vào tháng đầu năm 70 chỉ có 5000 mỹ kim về trà.

Trong tương lai số sản xuất trà sẽ gia tăng nhờ an ninh vẫn hồi. Nhà xuất cảng lông vịt quan trọng nhất ở Saigon dự trù năm 1971 có thể bán được 750 ngàn mỹ kim lông vịt.

Năm 69 số quế sản xuất trị giá 18 ngàn mỹ kim so sánh với 931 ngàn năm 1964.

Gà cũng là một nguồn lợi cho xuất cảng. Năm 1963 số tôm cá xuất cảng đến 928 tấn. Trong tương lai ngành sản xuất cá có rất nhiều hy vọng, với điều kiện một chính sách nâng đỡ ngư nghiệp hữu hiệu.

Một ngành xuất cảng mà nước ta có tiềm năng rất lớn là gỗ và các sản phẩm bằng gỗ. Hiện có 1 công ty Nhật đang thương thuyết một giao kèo mua 10 ngàn mét khối gỗ VN, và trong tương lai có thể đạt mua 100 ngàn mét khối gỗ khác. Số tiền thâu được sẽ lên đến 250 ngàn Mỹ kim.

Vấn đề cho kỹ nghệ gỗ là phải có công ty VN đủ tư bản để khai thác rừng và chế biến đồ gỗ thay vì để tư bản ngoại quốc khai thác trực lợi.

Năm 71 số xuất cảng gỗ có thể lên tới 350 ngàn Mỹ kim và trong 10 năm tới xuất cảng gỗ có thể thâu được từ 54 triệu đến 119 triệu Mỹ kim. Trong khi đó thị trường thế giới vẫn cầu dùng gỗ năm tới 1 tỷ Mỹ kim về gỗ cứng miến nhiệt đới. Trong tương lai ngành xuất cảng gỗ có thể thay thế ngành xuất cảng cao su.

Phải tiết kiệm thực sự

Tất cả triết vọng về sản xuất và xuất cảng hầu phục hồi nền kinh tế VN chỉ khởi sự được bằng một chính sách tiết kiệm thực sự để giảm chi tiêu, tăng giá dầu tư.

Hiện nay 98,7 phần trăm sản lượng quốc gia là để tiêu thụ. Vì như một người kiếm được 100 đồng thì xài ngày mất 99 đồng. Còn một đồng làm ăn buôn bán cho tương lai thì chắc chắn tương lai rất mù mịt.

Vậy trước hết là phải giảm tiêu thụ. Tất cả các món tiêu thụ xa xỉ phải mạnh dạn cắt bỏ. Các lối tiêu thụ xa xỉ như 1 nước 17 triệu dân mà xài 1 triệu cái xe Honda Suzuki v.v. làm cả thế giới kinh ngạc. Nếu một hệ thống chuyên chở công cộng xe buýt, xe điện hợp lý được thiết lập thì mỗi ngày ta sẽ tiết kiệm được hàng nửa triệu lit xăng nhập cảng. Các món tivi, tủ lạnh... cũng đều là hàng xa xỉ cả.

Đồng thời với việc giảm tiêu thụ là việc tăng tiền tiết kiệm để đầu tư. Nền kinh tế không có đầu tư là nền kinh tế tự tử.

Biện pháp gia tăng lãi suất ngàn hàng cho các món tiền ký thác định kỳ ban hành năm 1970 vừa qua đã thâu hút được khá nhiều tiền tiết kiệm mà hiện nay chúng tôi chưa có con số, nhưng chắc phải là lớn. Kinh nghiệm ở Đài Loan, Đại Hàn cho thấy biện pháp này đã thành công. Số tiền tiết kiệm đó sẽ còn gia tăng nhưng phải được khuyến khích bằng đạo luật đầu tư mà quốc hội đang thảo luận, để hướng vào các ngành sản xuất thay vì ứ đọng hay dồn vào việc nhập cảng và đầu cơ.

Muốn khuyến khích tiết kiệm và đầu tư thì nhà nước không những hô hào và thúc đẩy dân chúng, mà nhà nước và giai cấp lãnh đạo phải noi gương trước. Điều đó rất dễ hiểu nhưng lại khó có can đảm thực hiện. Liệu chính phủ hiện tại có dám thực hiện hay không?





KHA TRẦN ÁC

Kiến nghị đầu năm

Đầu năm thiên thủ, Đầu Gối kiêng chửi đồng, kiêng đà kích, cõi mõi óc tim cái gì đẹp, cái gì tốt để ca ngợi. Tim mãi không ra, đánh bảy ra trò thắc kiến nghị Dàng kiến nghị vốn là ngõe của phuơng nịnh bợ, lúc này Đầu Gối tung theo phuơng nịnh bợ, đi một vài đường nẳng bì cho hợp với nhà xuân, cho hợp với lòng người. Kiến nghị như sau:

— Xét rằng Tổng Thống Thiệu đã « hi sinh » thi hi sinh cho đến đầu, đến dusk, Tổng Thống đã hi sinh làm Tổng Thống một nhiệm kỳ, thi kính xia lồng Thống hi sinh thêm một lần nữa, tái ứng cử Tổng Thống lần thứ hai, cho dân có phản nhợ. Đứng đẽ những kẽ « ngày thơ » ra ứng cử, đưa đất nước vào vòng nô lệ Cộng sản, thi bỏ mẹ cả núi !

— Xét rằng năm nay là năm con Heo, năm âm thịnh dương suy, bắng cờ hùng hồn là giải thường văn chương năm nay do ba cái lá đa chiếm cả ba giải nhất, nhì, ba. Vậy Đầu Gối tha thiết kêu gọi bà Ngã bà Thành hoặc em gái Kiều nòng Thu ra ứng cử Tổng Thống cho xóm trồ, Bà Thập Thành hoặc em gái họ Kiều mà mới được Đại Tương Big Minh làm « phò » thi nhất định án chắc. Sở dĩ Đầu Gối đề nghị Big Minh đứng « phò » là vì mặc dầu Big Minh được nhiều người co cảm tình, Big Minh là một nghệ sĩ thích chơi lanh, chơi tinh tút hơn là một chánh khách lão luyện. Nhất là Big Minh là người hiền, thiếu cương quyết, chưa đủ thử đoan đối phó với Cộng Sản.

— Xét rằng năm nay là năm con Heo, năm của chủ nghĩa « cây », Đầu Gối tha thiết kèi gõ ông Cố Chi, giáo chủ đạo « cây » ra ứng cử cho vui cửa, vui nhà. Ông Cố Chi chỉ cần phồ biến thật sâu rộng bài kinh nhật tụng « Thủ hai « cây » » vợ ở nhé, thủ ba « cây » » chợ, thủ ba « cây » chùa vv... » biết đâu ngọt cuồng về ngược !

— Xét rằng tết năm nay, cả một rổn bông cù, bông huè, bông lai, v.v... ở chợ tết đều được dân bô về nhà ăn tết, chứng tỏ nỗi lực của dân còn lớn lắm, chưa ai chết đói vậy tha thiết yêu cầu Quốc hội biểu quyết tăng ngân sách quốc gia năm nay thêm 100 tỷ nữa để cho dân được dự phần đóng góp.

— Xét rằng các vị dân biểu đã

tự ý tăng phụ cấp lên 135 ngàn mỗi tháng, như thế là quá ít, so với sự hi sinh của qui vị phải làm công tác xã hội đối với các cử tri. Nhất là năm nay là năm bầu cử HV « công tác xã hội » của qui vị DB bự càng nặng nề, đòi hỏi một sự hy sinh vĩ đại. Vậy tha thiết yêu cầu qui vị tự ý tăng phụ cấp lên mỗi tháng một triệu, may ra mới giải quyết một phần nào gánh nặng đương đẽ nặng lòn vai qui vị...

— Xét rằng đầu năm nay, chỉ vồn vẹn thêm hơn mười tờ nhật báo ra mặt bạn đọc, như thế là quá ít. Vậy Đầu Gối tha thiết yêu cầu Bộ Thông Tin cấp biển lai cho ra mít thêm vai trăm tờ nhật báo nữa, đồng thời phải tăng cường biện pháp tịch thu báo, truy tố báo ra tòa, chứ như năm ngoái, biện pháp này xé ra còn yếu quá !

— Xét rằng Quốc hội đang thảo luận về việc lập hôn thủ bậc hai,

Bí kỵ

Bắc Hà nhân sỹ thị tinh hoa
Âu Á kiêm thông hảo hợp hòa
Bình nhật tâm tư hưng quốc vận
Tâm thời, trí khởi, phục phong ba
Thiên văn địa lý suy nhân sự
Đạo đức cương thường, thiệu thế
gia

Khảo cổ, suy tân, tâm bất toại
Ni tài, thiên đoạt Việt kỳ hoa

Đọc Bí Kỵ của Nguyễn thiệu Lâu, chợt nhớ tới bài Nguyễn thiệu Lâu viết về Hoàng đế Quang Trung bị nhà Nguyễn đào má, Đầu Gối thấy cháu đời ghê gớm, trở lại môt thay Phùng, chồng của nữ thi sĩ Việt An, và cha đẻ của Thiếu Giang, người con gái trước kia vẫn viết truyện dài dang trên nhật báo Sóng, lúc này đều tha phuơng cầu thực, hai mẹ con đưa nhau sang Mỹ, làm cho đài VOA. Thấy hương lạnh khỏi tàn, Đầu Gối muốn thắp một nén hương, nhưng không mang theo hương. Về nhà, nằm dài, đem tập thơ của Việt An, và tập thơ của Vũ Ký, vừa trúng giải thưởng thơ của Tổng Thống ra đọc, lại càng buồn da diết, nhớ quê hương kinh khủng, bèn lên Thủ Đức đi tìm một ông Trung Tá vi nghe nói ông đang sửa soạn hành quân sang Lào, biết đâu chẳng hành quân tuốt ra Bắc, xin đi theo ông, mặc dù bị què. Ông ta nhận lời liền. Thế là ít ngày nữa, Đầu Gối sẽ khán gõ gió đưa, trực chỉ đường mới Hồ chí Minh. Đầu Gối sẽ mang theo một « tẩm quất viễn đê » kèm theo ta dấm bột cho. Thế là hết chán đời và vui hiên tết.

Bạn đọc nhớ đón col loạt bài phong sự do Đầu Gối từ mặt trận Ba Lao gửi về.

Tòa soạn tự ý đục bỏ

MỘT VĂN ĐỀ LỚN
CỦA VIỆT NAM 71

CHIẾN TRANH và HÒA BÌNH dưới ảnh hưởng chủ thuyết Nixon

UYÊN THAO



Chiến tranh và những khía quanh

Chiều hướng diễn biến của tình hình trong năm 1970 cho thấy rằng bước vào năm 1971 Việt Nam sẽ phải đương đầu với một vấn đề hết sức lớn lao : tình trạng kinh tế, vấn đề này đã xuất hiện ít nhất từ năm 1966. Ngày 10 tháng 6 năm 1966, sau một loạt các biện pháp kinh tế được đưa ra, Nội các chiến tranh của Chủ tịch Hành Pháp Nguyễn Cao Kỳ đã phải đi đến quyết định phả giá đồng bạc bằng cách định lại hối suất Mỹ Kim là 118 đồng Việt Nam. Cùng thời gian này, Bắc Việt đã phải chịu đựng hơn một năm ròng rã bị oanh tạc liên miên. Tuy tại Bắc Việt các cuộc oanh kích đã được ngưng lại vào cuối năm 1968 và tại miền Nam, nhiều biện pháp cứu vãn kinh tế đã được ném ra song song với cường độ giảm bớt của chiến cuộc nhưng theo với thời gian tình trạng kinh tế kiệt quệ hầu như vẫn tiếp tục gia tăng. Vì thế dù muôn dù không năm 1971 sẽ vẫn là năm mà cả hai miền Nam — Bắc Việt Nam phải lưu ý nhiều hơn tới vấn đề này.

Nhưng không phải vì thế mà vấn đề chiến tranh và vấn hỏi hòa bình sẽ là vấn đề không quan trọng trong năm 1971. Trái lại vấn đề sau này có thể sẽ gay gòi và nghiêm trọng hơn, ít nhất là năm 1969 và 1970. Theo các chuyên viên tình hình, chiến tranh và hòa bình Việt Nam dù sao vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ thuyết Nixon và chính sách đối ngoại của TC. Trong khi đó người ta lại biết rằng năm 1971

có nhiều triển vọng trở thành năm đầu tiên các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cho áp dụng một chính sách đối ngoại mới và riêng với chủ thuyết Nixon thì đó là năm áp chót mà người chủ xướng còn năm vững được cái thế toàn quyền ứng dụng. Như vậy vấn đề chiến tranh và hòa bình Việt Nam có thể sẽ phải tiến tới những khía quanh đột ngột nhất. Những khía quanh đó sẽ như thế nào. Để trả lời chúng ta cần trở lại với những nét chính yếu của chủ thuyết Nixon và chính sách đối ngoại mới của Bắc Kinh.

Chủ thuyết Nixon và tân sách TC

Chủ thuyết Nixon được đề ra lối gần 20 tháng trước đây với tên gọi là chủ thuyết Á châu tự quản đã được ném ra song song với cường độ giảm bớt của chiến cuộc nhưng theo với thời gian tình trạng kinh tế kiệt quệ hầu như vẫn tiếp tục gia tăng. Vì thế dù muôn dù không năm 1971 sẽ vẫn là năm mà cả hai miền Nam — Bắc Việt Nam phải lưu ý nhiều hơn tới vấn đề này.

mình trên phải đương đầu với một cuộc chiến tranh nguyên tử. Chính vì thế, một số chuyên viên tình hình đã cho rằng chủ thuyết Nixon có thể coi là một cách chạy lảng của Mỹ. Nhưng ai cũng có thể hiểu rằng Mỹ sẽ chạy lảng một cách có điều kiện, tức là chạy lảng trong sự sắp xếp sao cho quyền lợi và uy tín của Mỹ không bị sứt mẻ. Trong sự sắp xếp này, yếu tố được Mỹ lưu ý tới hơn hết là chính sách đối ngoại của Trung Cộng. Kể từ 1950 trở lại đây, Trung Cộng là đầu dây mồi nhợ của hầu hết các cơn biến động xảy ra tại Á Châu. Với chủ trương hành trường ảnh hưởng bằng bạo lực và đường lối chống đối quyết liệt với Mỹ, Trung Cộng đã tạo một tình trạng chiến tranh thường trực tại Á Châu. Chủ thuyết Nixon sẽ không thể áp dụng được một cách tốt đẹp nếu chủ trương và đường lối trên của Trung Cộng không thay đổi. Bởi trong trường hợp này sự áp dụng chủ thuyết Nixon chỉ có nghĩa là sự khuyến khích các hành vi xâm lăng của Trung Cộng mà thôi. Yếu tố thứ hai quan trọng không kém là khả năng tự vệ của các quốc gia Á Châu đồng minh của Mỹ. Uy tín và quyền lợi của Mỹ chỉ có thể giữ được toàn vẹn nếu khả năng tự vệ trên đủ giúp cho các quốc gia Á Châu đồng minh của Mỹ đứng vững trước các cuộc tấn công xâm lăng của CS. Yếu tố sau này trong phạm vi thể hiện của Mỹ và đang được Mỹ tiến hành một cách khá qui mô. Trong khi đó, Mỹ cũng có vẻ đã năm vững được phần nào yếu tố thứ nhất sau khi TC tuyên bố chính sách mới, xác nhận tôn trọng đời sống của các quốc gia khác và nền hòa bình chung của thế giới. Tuy nhiên, người ta có thể hiểu rằng Mỹ không thể chỉ dừng lại ở giới hạn đó để tự mãn là đã đáp ứng đúng tốt đẹp chủ thuyết Nixon. Sự thay đổi chính sách của TC trong các lời tuyên bố cũng như khả năng tự vệ của các quốc gia Á châu theo mức dự trù của Mỹ chưa phải là những đảm bảo hoàn hảo cho chủ thuyết trên. Cái đích mà chủ thuyết Nixon muốn đạt tới chính là sự sống chung thực sự giữa các quốc gia Á châu trong đó có cả TC. Nhìn trên khía cạnh quyền lợi kinh tế, sự sống chung này không chỉ bảo đảm cho Mỹ những thị trường mới bao la là thị trường Hoa lục. Nhìn trên khía cạnh chính trị, vai trò bá chủ của Mỹ lại tiếp tục được củng cố vì ít nhất cũng có một địch thủ không muốn tranh đua với Mỹ nữa. Địch thủ đó là TC. Tất nhiên sự từ chối tranh đua này có thể chỉ có trong một khuôn hận thời gian này sẽ không ngắn ngủi, chiếu theo thực lực hiện nay của TC. Một khác của vấn đề này là Mỹ sẽ tránh được tình trạng vướng chấn liên tục vào những cơn xáo trộn đang làm đảo chúng Mỹ chán nản với những người cầm quyền.

Màu sắc chính trị mới cho Á châu

Nhận thức tông quát như vậy về mục đích của chủ thuyết Nixon, người ta có thể ước đoán phần nào chiêu hướng biến chuyển của tình hình chung tại Á châu. Chắc chắn sẽ không có sự lầm lẫn hay chủ quan, khi người ta kết luận rằng Mỹ sẽ khuyến khích các quốc gia Á châu làm thân với TC. Năm 70 một số quốc gia Á châu Mỹ đã chính thức công nhận chế độ Bắc Kinh. Một số quốc gia Á châu như

Lan, Mã Lai, Phi luật Tân cũng tuyên bố sẵn sàng hành động như trên. Các giới chức lãnh đạo tại Hoa thịnh Đốn đã làm ra vẻ or thò trước các sự việc trên, nhưng không ai lại nghĩ ngờ rằng tất cả các quốc gia trên hành động không có sự đồng ý của Mỹ. Nét rõ hơn thì Mỹ đã khởi sự kế hoạch lật bộ áo chống Cộng cực đoan của các quốc gia đồng minh từ Âu sang Á. Năm 71 này sẽ là năm Mỹ còn đầy mạnh hơn nữa nhíp độ thực hiện kế hoạch trên. Bởi đó là cách duy nhất hữu hiệu để đẩy TC tới thế phải ứng dụng trong thực tế chính sách đối ngoại mới của mình. Tuy nhiên, người có thể nhìn thấy rằng không phải lúc nào Mỹ cũng dễ dàng thực hiện những điều mà họ mong muốn. Việc lật bộ áo chống Cộng của các quốc gia đã chiến đấu một mất một còn với CS từ nhiều năm nay không phải là một việc không có trở ngại. Mỹ có thể tin tưởng ở hiệu năng những áp lực mà họ sẽ gây ra, nhưng khi phải sở cậy tới những áp lực tức là tình hình đã không được xuôi chiều thuận gió. Thêm vào đó, việc lật bộ áo chống Cộng của các quốc gia sẽ phải được tiếp nối bằng việc tạo cho các quốc gia đó một bộ áo mới thích hợp. Bộ áo mới đó là bộ áo như thế nào ? Vấn đề được nêu ra ở đây là nhằm dẫn tới một cuộc kết hôn với TC, vậy ít nhất bộ áo đó phải thỏa mãn được TC ở một vài điểm nào đó.

Những điểm này chắc chắn không ngoài các chủ trương liên hiệp, trung lập hay cắt đất chia ảnh hưởng. Nếu hoàn cảnh đòi hỏi. Vậy, chiếu theo chủ thuyết Nixon và sự mở rộng vòng tay thân hữu của Trung Cộng người ta có thể bảo rằng trong năm



Một vị Tiêu vương một quốc gia ở Trung đông, đã nổi tiếng khắp thế giới ở mục đất có nhiều mỏ dầu lửa và dân ông có nhiều vợ, đang sống sung sướng trong điện ngọc, lâu son bồng dung bị đảo chánh. Tiêu vương trốn được khỏi nước và mang được trọn cái harem 40 bà vợ của mình sang Âu châu. Sông lưu vong ở Paris, nhà vua dần dần hết tiền và sau cùng phải nhận lời cộng tác với một nhà tù chúc các cuộc trình diễn « cò soong » ở đây. Nhà vua sẽ trình diễn màn đặc biệt : Làm tình liền tù mù lèo 40 cô vợ không nghỉ mệt.

Nhà tù chúc quảng cáo tiết mục đặc biệt này. Thiên hạ cho rằng không anh đần ông nào trên cõi đời này có sức làm được như thế nên bỏ tiền ra mua vé để vào coi thật đông. Đến trình diễn đầu tiên, khán giả chật rap, nhà tù chúc xoay khoan khói vì hốt bạc nhưng hối oai... nhà vua trình diễn quá đở. Quảng cáo là 40 lần nhưng chỉ đến cô vợ thứ 10 nhà vua đã hết súi quách, đành chịu không sao tiếp tục được nữa. Khán giả bất mãn la ó và nhà tù chúc phải trả lại tiền vé. Tất nhiên là sau đó có một màn sỉ và diễn ra :

— Ông giết tôi... — nhà tù chúc bứt đầu, bứt tai, khô sờ — ông làm tôi phá sản, sạt nghiệp. Ông cam đoan với tôi là ông có thể làm được việc đó và ông vẫn làm như thế mỗi ngày. Tại sao đêm nay ông lại không làm nỗi đê tôi phải trả lại vé cho khách ?? Thật ông giết tôi. Nếu không có sức làm nỗi đê thì đừng có nói phết có được không ??

Nhà vua ngồi bí sị một chỗ, rầu rĩ nói :

— Tôi cũng không biết tại sao đêm nay tôi lại yếu thế.. Thật là lùng... Mỗi hồi chiểu nay tôi được lại lần chờ: thi tôi... ấy được cả 40 đứa phảng phất như bốn mươi

71 này, với tất cả khả năng có thể có, người Mỹ nhất định sẽ đưa toàn bộ Á Châu vào lò nung để biến thành một khối các quốc gia mang những màu sắc chính trị khác với năm qua, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Trung lập hóa Đông Dương

Trong lò nung trên của Mỹ, chiến tranh và hòa bình Việt Nam sẽ phải được giải quyết ra sao? Cho tới nay, nhiều người đang cho rằng rất có thể sẽ xảy ra một cuộc cát đất cầu hòa của miền Nam Việt Nam dưới áp lực của Mỹ. Dựa vào nguồn dư luận và những lời tuyên bố mới đây của một viên chức ngoại giao Mỹ tại Nhật là Douglas Pike, những người trên đã kết luận là rất có thể một phần lãnh thổ miền Nam sẽ được tách khỏi ảnh hưởng của chính quyền Sài Gòn. Giả thuyết này có thể giải thích thỏa đáng phần nào tình trạng chiến trường không có kẻ thắng người bại, nhưng không hẳn đã phù hợp hoàn toàn với thực tế. Bởi một quyết định cát đất dành cho Cộng Sản nếu được ứng dụng sẽ là lý do gây nên những xáo trộn có thể rất lớn lao về chính trị tại miền Nam Việt Nam và chưa biết chừng sẽ gây ra những trở ngại không nhỏ cho chủ thuyết Nixon. Những người chống Cộng tại miền Nam hiện nay có vẻ không gom lại thành một lực lượng thống nhất nhưng đều đã bày tỏ ý chí hành động ngược lại với mọi sự nhượng bộ quá đáng cho Cộng Sản. Quân đội VNCH với quân số trên 1 triệu người, được trang bị đầy đủ do chương trình Việt Nam Hóa chiến tranh có thể là một ngòi nổ làm hụt nát quyết định trên. Vả lại, cát đất cầu hòa là giải pháp của kẻ bại chứ không phải là giải pháp của kẻ thắng, hay ít ra là kẻ mạnh. Hiện nay, Mỹ và VNCH không phải là kẻ bại trên chiến trường. Thành ra, người ta cũng có thể nghĩ ngược lại là việc cát đất sẽ không xảy ra, ngay cả trong trường hợp chính quyền VNCH có thể đồng ý với giải pháp đó. Như thế, sẽ chỉ còn lại hai giải pháp là liên hiệp hoặc trung lập. Trong thâm tâm của Mỹ, trung lập hóa miền Nam Việt Nam chỉ là điều bất đắc dĩ. Bởi như thế có nghĩa là bắn cản chống cộng bị nhẹ bỏ trong khi bắn cản cộng vẫn không suy xylene. Vì thế, Mỹ sẽ phải cố dội cho bằng được một cuộc trung lập hóa toàn bộ Đông dương. Hình thức trung lập chắc chắn không thể giống như Thụy Sĩ, Thụy Điển hay Ấn Độ, Áo Quốc. Bởi ta, các quốc gia trên, chế độ trung lập đã thành hình do sự chọn lựa của chính dân tộc họ với sự mặc nhiên công nhận của thế giới. Ngược lại, tại các quốc gia Á châu chống Cộng nói chung, hoặc

tại các quốc gia Đông Dương nói riêng chế độ trung lập sẽ lệ thuộc vào việc phân chia quyền lợi giữa hai khối tương tranh. Như vậy, hình thức trung lập có thể có sẽ chỉ là những cuộc liên hiệp trà bình mà thôi. Vấn đề đã có thể được đặt trước một kết luận: Chiến tranh và hòa bình Việt Nam có nhiều hy vọng chấm dứt với giải pháp trung lập hòa miền Nam trong khung cảnh trung lập hóa toàn bộ Đông Dương. Nhưng, trong năm 1971 này, giải pháp trên có thể tiến hành tới đâu và tiến hành như thế nào?

Chiến trường KAMPUCHEA 71

Rất nhiều người đã đồng ý với nhau rằng chìa khóa của vấn đề Đông Dương hiện đang nằm tại Kampuchea. Chủ thuyết Nixon có thể được ứng dụng thành tựu trong việc vẫn hồi hòa bình cho Đông Dương hay không đều tùy thuộc vào những diễn biến tại quốc gia chỉ có khoảng 4 triệu dân. Sự xụp đổ của chế độ Sihanouk vào tháng 3 năm 1970 được coi là biến cố cần thiết để Mỹ dành lấy ưu thế trong việc mặc cả một giải pháp cho toàn bộ Đông Dương, tức là giải pháp không thua thiệt cho cả quyền lợi lẫn uy tín của Mỹ. Tất nhiên, C.S. không dễ dàng chấp nhận thực tế bất lợi đó. Chiều hướng thực tế tình hình hiện nay, người ta nghĩ rằng điều mà C.S. có thể chấp nhận chỉ là một chế độ liên hiệp thực sự tại mỗi quốc gia được thể hiện theo những điều kiện riêng rẽ. Như thế, ít nhất Cộng Sản có thể nắm được nhiều lợi điểm chính trị tại Kampuchea và Ai Lao tức là vẫn dành được phần lớn. Bởi, tại Kampuchea và Ai Lao, cả lực lượng thân Cộng hoặc Cộng Sản là những lực lượng thực sự mạnh hơn. Sihanouk cũng như Souphanou, vong là những lãnh tụ có uy tín đối với dân chúng mặc dù họ chỉ là những con bài của CS. Thêm vào đó nhờ sự hỗ trợ tích cực của Cộng Sản, các lãnh tụ trên tương đối có những lực lượng mạnh hơn bất kỳ một đối thủ nào trong quốc gia họ. Vấn đề mà người Mỹ cần phải giải quyết trong năm 1971 này là làm cách nào cho CS thay đổi rằng họ sẽ không thể phục hồi được địa vị lãnh tụ cho Sihanouk. Nói một cách khác thì trong năm 1971 này, Mỹ sẽ phải tìm lấy một chiến thắng thực sự tại Kampuchea để đánh tan mọi hy vọng của CS. Hiện nay, TC và BV đã và đang làm mọi cách để đưa Sihanouk trở lại chiến trường xứ chùa Tháp. Phương pháp mà phe CS đã chọn lựa là quân sự. Đề đối phó, tất nhiên Mỹ không thể không tăng cường các hoạt động cùng 1 linh chi. Như thế, chiến trường Kampuchea có nhiều triển vọng sẽ trở nên sôi nổi bởi đó sẽ là chiến trường chính của Đông Dương trong năm nay. Trong khuôn khổ nhận thức đó, người ta cho rằng những cuộc oanh tạc BV mới đây của Mỹ đã có một mục tiêu khá rõ rệt. Một số quan sát viên đã phát biểu những cuộc oanh tạc đó chính là các trận đánh mở đầu của chiến trường Kampuchea. Bởi ai cũng thấy rằng một cuộc thư hùng ở quốc gia trên không thể do quân đội giữa các phe phái trong nước chủ động. Trái lại, thế lực quyết định thành bại chỉ nằm ở Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt mà thôi. Khi quyết định ném bom BV với lý do phản ứng tự vệ,

CHUYỆN XUÂN

thằng con trai mới lớn
bán tình yêu cho đời
nụ cười trong tiếng đạn
không có gì để vui

bốn năm thân dã thú
bàn chân do Việt Nam
ashau, u minh hạ
mết mồi cát bụi lầm

tùng sơn, khê kinh thương
gót giày sò chưa mòn
mắt đỏ đêm thức trắng
thuốc đốt cháy môi hôn

nay việt an, tiên phước
lần cận chiến lưỡi lê
đám bạn bè ngã gục
những mộng tuyệt vời

và phu kỳ, phong thử
bốn tháng đồi 55
những linh hồn khép cửa
rời cõi mặt ăn năn

kín đời vòng gai thép
phận nào ai lãng quên
hãy ngược nhìn thật thấp
xin một người bình yên

hầm chông sâu nỗi nhớ
tắc đạn nô trên trời
thời gian im tiếng thở
không còn gì quanh tôi

nụ hôn đầu lửa củi
cũng buồn môi quạnh hiu
hồn lì viên đá cuối
quên nói lời thương yêu

qua từng ngày tháng hẹn
đám bạn bè vắng dần
thăng năm quân y viện
dứa chôn xác miền trung

người nhìn về quá khứ
đi vắng bay lên trời
thoáng trong cơn mộng dữ
những mộng tuyệt vời

«... mục tiêu E trước mặt
hỏa lực địch tập trung
chuyển đi về địa ngục
chắc đời sẽ buồn bơ

... tràng M 16
đợt pháo kích phủ đầu
hai bàn tay rướm máu
che lấp bóng hỏa châ

... tràng AK 47
khu oanh kích tự do
bây giờ lần thứ mấy
anh trẽ cuộc hẹn hò ?

không còn gì để nói
hãy nhìn thẳng mặt tôi
trán hờn dỗi nét môi
đã xa lạ đáng người

thành phố vẫn bỏ ngỏ
có về vui với ai?
nhà nào tôi dám cửa
hành khất chén rượu cay?

thôi, Saigon hãy ngủ
câm lời đi nhận ngủ
nhưng thẳng trai, bình lửa
xin khoảng trống một giờ

tên lính rừng mới lớn
đã chọn xong chỗ nằm
oi cuộc đời khổ nạn
mặt trời buôn trăm năm

nên từ đó mùa xuân
sầu đường bay chim én
đám trai trẻ phong trần
ra đi không dám hẹn.

NGY HỮU (kbc 4017)

thực ra Mỹ đã tính ngăn chặn các cuộc tăng viện BV cho lực lượng của họ tại Kampuchea đang được chuẩn bị chiến đấu cho sự phục hồi địa vị của Sihanouk. Ngoài ra, quyết định trên của Mỹ cũng có thể coi là hành động cảnh cáo trực tiếp đối với BV là Mỹ còn có thể tiến tới lôi kéo cả BV vào trong bài toàn Đông Dương nữa. Trọn vẹn số phận của BV hiện nay đang nằm trong cuộc giao thiệp đầy bí mật giữa Mỹ và TC. Người ta không có một dữ kiện nào về cuộc giao thiệp đó, nhưng người ta có thể quả quyết rằng số phận đó còn có thể thay đổi tùy theo thái độ của phe CS đối với những dự tính của Mỹ trong vấn bài Đông Dương. BV có thể còn giữ nguyên được màu sắc chính trị hiện nay, nếu Mỹ nhận thấy đã thỏa mãn những đòi hỏi của họ tại các quốc gia Việt Miền Lào. Nhưng cũng không có gì bảo đảm rằng BV sẽ không bị lôi vào 1 cuộc đảo lộn đã có sự đồng ý của chính TC hoặc 1 sự đảo lộn xuất phát từ sự bất ý của Mỹ. Bởi nếu phe CS còn nhất định tìm thắng lợi ở Kampuchea thì Mỹ cũng sẽ không ngại gì mà không tìm thắng lợi ở chính lãnh thổ miền Bắc. Như vậy giải pháp trung lập hóa Đông Dương trong dự tính của Mỹ sẽ chỉ có thể được giải quyết do kết quả chiến trường Kampuchea. Trong trường hợp Mỹ đập bẹp được được mọi mưu toan của CS nhằm phục

Nhưng dù sao, người ta vẫn hy vọng rằng những diễn biến ở bên ngoài sẽ chỉ là một loại lớp lang có tính cách dàn cảnh. Sở dĩ có dàn cảnh này bởi trong cuộc mạc cả, mỗi bên đều muốn làm hoa mắt đối phương để thủ lợi.

Tất nhiên, chúng ta phải hy vọng và mong mỏi như thế, dù rằng chiến trường Kampuchea có biến thành một loại Điện Biên Phủ của năm 71.



Đầu năm Tân Hợi trận thế tranh cử Tổng Thống đã gay go

● VƯƠNG HỮU BỘT



Cuộc tranh đua đã thực sự mở màn từ đầu tháng 11-70 khi Đài tưởng Dương văn Minh tố ý muốn ra tranh cử Tổng thống, và nói luôn rằng sợ cuộc bầu cử TT không diễn ra. Lập tức TT Nguyễn v. Thiệu phê bình sự nghi ngờ của tướng Minh bằng 1 lời chua chát :«Thiếu Tự Tin thì sao lãnh đạo được quốc gia?»

Từ giờ phút đó cuộc tranh đua tới dinh Độc Lập đã bắt đầu. Mỗi hành động mỗi lời nói của 2 ông Thiệu, Minh đều được nhìn như những cố gắng trong cuộc chạy đua đó. Ông Minh đến thả chim bồ câu ở chùa ÁQ, ông Thiệu đi phát bắp khoán ruộng đất ở Vũng Tàu ; ông Minh tiếp tân các cựu tướng lãnh, hay ông Thiệu họp với các viên tư lệnh. Người ta đều do lường các hành động đó phán đoán về sức lực của hai đối thủ và mặt trận 2 phe trong cuộc tranh tài này.

Người dân được mời tham dự thật

Cuộc đua bắt đầu sớm 11 tháng trước ngày bầu cử, định vào tháng 10 năm 1971, khởi sự sớm và ganh

đua một cách công khai, đó là những điểm đáng mừng cho những ai muốn xây dựng chế độ của miền Nam VN thành một chế độ dân chủ thực thụ.

Đáng mừng vì ta thấy những dấu hiệu của sự tôn trọng quyền lựa chọn và khả năng lựa chọn của dân chúng.

Trong bất cứ cuộc tranh cử nào nhất là ở các nước chậm tiến. Cuộc vận động càng ngắn bao nhiêu thì phe nắm chính quyền càng có lợi. Phe nắm quyền có nhiều thời giờ và phương tiện hơn để chứng tỏ thiện chí và khả năng của mình. Ngược lại phe đứng ngoài chính quyền chỉ vận dụng được những phương tiện nhỏ hẹp, bằng lời nói, lời chỉ trích hay kêu gọi.

Nhất là ở nước ta, truyền thống văn hóa và thực trạng xã hội vẫn cho dân chúng giữ cái cảm tưởng nhà nước và người cầm quyền đồng hóa với nhau. Trong nền văn hóa nho giáo, toàn thể đất nước được coi như thuộc về vị nguyên thủ quốc gia. Vì nguyên thủ quốc gia, vị nguyên thủ được coi như là chủ cả bộ máy chính

quyền. Mỗi một bộ phận nhỏ trong guồng máy đó đều là một bộ phận đại diện của người cầm đầu.

Mà trong thực tế xã hội, ta vẫn thấy vị nguyên thủ quốc gia nào cũng có thể chi phối mạnh mẽ tất cả các bộ phận li ti của guồng máy nhà nước. Xã hội chưa tiền bộ đến mức mà guồng máy hành chính, quân sự tách rời khỏi đảng nắm quyền hay cá nhân cầm quyền. Chỉ ở các nước tiền tiến, với dân trí cao và kinh tế phồn thịnh, sự tách rời ấy mới có và dân chúng mới cảm thấy rõ rệt.

Vì vậy ở những nước chậm tiến các vị đang cầm quyền thường tìm cách thu ngắn thời gian tranh đua vận động bầu cử, để minh có nhiều thời giờ hơn tận dụng các phương tiện sẵn có trong chính quyền, và cả các phương tiện chế tạo dư luận qua các hệ thống thông tin ; báo chí, phát thanh, truyền hình v.v.

Nhờ thời gian vận động ngắn, sát trước cuộc bầu cử đó ứng cử viên đương quyền bao giờ cũng xuất hiện một cách chó sáu bén cạnh các ứng cử viên đối thủ mới chớ tối tăm ló ra.

Tình trạng đó chúng ta đã thấy dưới thời đệ nhất Cộng Hòa. Khi đó cả guồng máy chính quyền được đồng hóa với cá nhân của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các đối thủ của ông gần như không được ông chú ý tới, các đối thủ xuất quân với vóc dáng và lực lượng rất khiêm tốn.

Ngày nay tình trạng không còn như vậy nữa. Tổng Thống đương quyền Nguyễn văn Thiệu đã nhìn thấy ở ông Minh một đối thủ nặng ký trong cuộc chạy đua sắp tới. và ông Thiệu đã cố gắng để dấn bước trong cuộc chạy đua, thi ông cũng không cần được đối thủ của mình đang dấn bước chạy cùng. Ta thấy một tình trạng tranh đua khẩn trương, hào hứng trước ngày bầu cử 8 tháng trời. Tình chất sôi nổi đó là một điều đáng mừng cho chế độ dân chủ,

Chỉ có dân chủ khi nào dân chúng được huy động để tham gia vào việc nước tiêu biểu nhất là việc tham gia vào việc bầu cử, để lựa chọn người đứng đầu nhà nước.

Tâm lý của dân một nước chậm tiến vẫn coi trọng quyền hành gấp hơn là lập pháp. Vì thực tế thì chính hành pháp mới có khả năng đáp lại các khát vọng của dân, có quyền lực thực sự vì tay nắm ngân sách, tay kia nắm quân đội và cảnh sát. Vì vậy việc lựa chọn các người cầm quyền, dù là một viễn trường áp, một viễn cảnh tương lai, thị trường hay một ông Tổng Thống, đối với dân hào hứng hơn là lựa chọn một ông dân biếu hay nghị viện. Quyền lực và khả năng của cơ quan lập pháp được minh dưới khía cạnh tiêu cực, là chỉ trích, ngăn cản, hơn là khía cạnh tích cực.

Vì vậy một cuộc tham gia của dân chúng vào sự lựa chọn vị nguyên thủ quốc gia có tác dụng động viên tinh thần tham gia việc nước, cản bàn của chế độ dân chủ tự do.

Cuộc vận động tranh cử càng khẩn trương và thẳng thắn thì dân chúng càng cảm tưởng được mời ngồi để tham dự việc quốc gia hơn. Và họ sẽ tin tưởng hơn vào chế độ.

Vì vậy mà chúng ta thấy một dấu hiệu đáng mừng khi 2 đối thủ

chính của cuộc chạy đua, ông Thiệu và ông Minh đã khởi sự tranh thế tranh cử của nhau ngay từ bây giờ. Người dân được tác động để ý thức quyền năng lựa chọn của họ, và họ phải có cảm tưởng rằng họ được sử dụng quyền năng đó một cách tự do tối đa.

Trận tuyển của ứng cử viên Nguyễn văn Thiệu

Đương kim Tổng Thống bao giờ cũng có lợi thế là dùng được bộ máy chính quyền để tạo ảnh hưởng cho cuộc tranh cử của mình.

TT Thiệu đang tận dụng lợi thế đó, dù rằng ông luôn luôn thanh minh các hoạt động của ông gần đây không nhằm vận động để tranh cử.

Sau 5 năm cầm quyền, người dân đã quen mắt nhìn ông Ng. văn Thiệu như là một vị Tổng thống. Trong khoảng thời gian đó, những chương trình nào của chính phủ cũng được coi như chương trình của ông Tổng thống.



Cũng chính nhờ các phe đối lập của ông chỉ trích, ngày nay người ta càng thấy các chương trình như Người Cày Cò Ruộng được gắn liền với cá nhân Nguyễn văn Thiệu.

Trong lúc phe đối lập chia mảnh dùi tấn công vào đạo luật cũng như việc thực hiện chương trình cải cách ruộng đất, thì ông Thiệu là người đứng mũi chịu sào để bình vực.

Dù thế, các chương trình có tính cách mang phúc lợi lại cho dân, cũng sẽ được gắn vào công trạng ứng cử viên tại quyền. Phe đối lập càng chỉ trích thì người cầm quyền càng được đồng hóa với các chương trình của quốc gia.

Theo diễn tiến đó, các chính sách và mục tiêu quốc gia lần lần đổi mới với người cầm quyền.

Nếu từ nay cho đến ngày bầu cử tình trạng kinh tế trở nên ổn định hơn, dân chúng dễ thở và tin tưởng và tương lai hơn, thì chính ông Nguyễn văn Thiệu sẽ được gắn công trạng văn hồi kinh tế. Các biện pháp về thay đổi hối suất, ban hành các sắc thuế của chính phủ càng bị đả kích mạnh bao nhiêu, mà khi kinh tế được ổn định thì chính quyền càng hưởng lợi về uy tín và ảnh hưởng bấy nhiêu. Người dân có thể không biết mà đo lường sự đóng góp của ngoại vien vào sự ổn định kinh tế, mà người dân sẽ nhìn vào các biện pháp kinh tế tài chính của nhà nước mà thôi.

Sự thắng thế trên mặt trận quân sự cũng được coi là thành quả của chính quyền, khi mà ông TT xuất thân tướng lãnh cũng đóng vai trò một vị tổng tư lệnh quân đội. Và ta có nhiều lý do để tin tưởng rằng tình hình quân sự sẽ ổn định hơn nữa trong các ngày sắp tới trước euoc bầu cử tháng 10-1971.

Trong 8 tháng này, nếu chính quyền giữ đc tinh trạng ổn định và quân sự và kinh tế, tạo được tâm lý an toàn trong đám dân thành thị, thì TT Thiệu sẽ gia tăng uy tín rất nhiều. Người dân thành thị chỉ mong một đời sống ổn định về an ninh quân sự, cũng như một cái bao tử ổn định. Nếu họ không ủng hộ thì ít nhất họ cũng bị trung lập hòa để bớt chống đối chính quyền.

Còn tại nông thôn, ứng cử viên chính quyền càng có lợi thế hơn. Ở nông thôn chỉ có một thứ cán bộ là cán bộ chính quyền hiện diện và tất cả các hoạt động của các cán bộ này đều được gắn liền với vị Tổng thống đương quyền. Ông Nguyễn văn Thiệu đang dùng được 2 khí giới mạnh mẽ ở nông thôn, là công cuộc binh định về mặt an ninh và công cuộc phát triển về mặt kinh tế, xã hội.

Binh định và phát triển là hai chân dung của chính quyền tại nông thôn tất cả đoàn cán bộ 100 ngàn người cộng với gần 200.000 C.sát sáp được cải tổ, và gần 1 triệu quân đội, tất cả được huy động vào 2 mục tiêu binh định và phát triển

đó. Và chúng ta không thể quên rằng công trình của các cán bộ trên sẽ được ghi bằng nhãn hiệu của vị Tổng Thống đương quyền.

Trên trận thế của ông Nguyễn Văn Thiệu còn có các đảng phái. Hầu hết các đảng phái đang có giấy phép hoạt động đều liên hệ đến Tổng Thống Thiệu. Sáu đảng trong liên minh Tổng Thống, sau một năm rời rạc gần muôn tan, nay lại đang tập hợp lại. Các đảng rời rạc vì không thể đứng chung mà tranh cử vào Nghị Viện. Nhưng họ có thể đứng chung để ủng hộ một ứng cử viên Tổng Thống. Mà trong hàng lãnh tụ các đảng thì không có một khuôn mặt nào có hy vọng ra tranh cử Tổng Thống cả.

Điều khó khăn trong cuộc tập hợp đảng phái là đồng thời với cuộc bầu cử Tổng Thống, các đảng sẽ tung người ra tranh cử vào Hạ nghị viện. Như vậy, một mặt các đảng này sẽ chia rẽ nhau vì cuộc tranh cử Hạ nghị viện, một mặt họ không dồn được sức lực vào chung cho ứng cử viên Tổng Thống nữa.

Điều khó khăn đó cho ta thấy cuộc tập hợp đảng phái của Tổng Thống Thiệu hiện nay, kể cả 2 đảng mới xuất hiện 15 ngày trước tết, cũng chỉ có công hiệu bề mặt nhiều hơn là bề sâu.

Thị trấn của ứng cử viên Dương văn Minh

Nếu ông Nguyễn Văn Thiệu nắm được lợi thế của một người đang cầm quyền thi ông Dương Văn Minh cũng nắm được tất cả lợi thế của một người đứng ngoài chính quyền.

Người cầm quyền có thể tận dụng các công tác tốt của guồng máy nhà nước để cỗ động cho việc tranh cử của mình, thi người đứng ngoài cũng có thể khai thác tất cả những nhược điểm, hư hỏng của guồng máy nhà nước để chỉ trích đối phương.

Như vậy đại tướng Minh có thể sử dụng mọi vũ khí tiêu cực rất có lợi cho ông là sự chỉ trích.

Hiện nay guồng máy vận động nghiêm về phía ứng cử viên Dương Văn Minh đã khởi sự chiến dịch vận động tiêu cực đó. Thứ nhất là

báo chí nhóm Phục Hưng miền Nam đã sẵn sàng đàm kích chính quyền của T.T. Nguyễn Văn Thiệu. Thứ hai là khối Phật Giáo Ánh Quang hiện nay bị mất căn bản pháp lý, tấn công chính quyền đòi lại căn bản pháp lý đó để dán cho chính quyền nhãn hiệu kỳ thị.

Cuộc tấn công của báo chí đối lập sẽ có tác dụng đối với dân chúng thành thị. Từ nhật báo Đuốc Nhà Nam đã từng tuyên bố ủng hộ Đại tướng Minh đã mở hàng loạt bài tấn công vào chế độ thuế khóa, một mối lo lớn của dân thành thị.

Các nhật báo Tin Sáng, Tin Điện nhằm vào mục tiêu hòa bình, hòa giải dân tộc, là các khẩu hiệu tranh cử của tướng Minh, nhân đó để chỉ trích chính sách chiến tranh của chính quyền.



Nếu các vấn đề kinh tế, tài chính và các cuộc tranh luận trên báo chí có tác dụng «đối với dân thành thị», thi các cuộc tranh đấu mang màu sắc tôn giáo sẽ có tác dụng mạnh ở nông thôn.

Lần đầu tiên kể từ 2, 3 năm nay, khối Ánh Quang đã nêu điểm «ky thi tôn giáo» lên hàng đầu. Các Thượng tọa ở chùa tổ cáo, lại cả các nghệ sĩ Hoa sen ở Thượng viên tổ cáo. Khẩu hiệu chống đối đó có thể khích động Phật tử, nếu vị T. thống Thiệu chưa giáo không khéo giàn xếp trước để «giải hòa» được các đòn tấn công này ngay từ đầu.

Bên mặt trận tranh cử của tướng Minh ngoài vũ khí tiêu cực là chỉ trích cho tới nay chỉ có một yếu tố tích cực duy nhất là uy tín riêng của Đại tướng Minh để lại từ ngày cách mạng 1-11-63.

Chúng ta tin rằng trước ngày bầu cử mấy tháng ông Minh sẽ phải đưa ra một cái chương trình kiến quốc để mặt trận tranh cử

của ông có thêm vũ khí tích cực. Bộ tham mưu của tướng Minh hiện nay đã sẵn sàng một chương trình tích cực hay chưa? Chắc hẳn họ đã lo xa tới điều đó, nhưng tung ra 1 chương trình cũng có nghĩa là sẵn sàng chờ đợi những đòn phản kích.

Nhin vào thành phần đảng phái ủng hộ tướng Minh, chúng ta thấy ít ỏi. Khối Phục Hưng Miền Nam là một nhóm áp lực có tổ chức dưới hình thức hội đoàn. Mật trác của ông Trần Văn Đôn có bề mặt hơn là bề sâu.

Vậy thế lực quần chúng duy nhất của ô. Minh là tôn giáo. Chắc chắn P.G. Ánh Quang không có cách nào hơn là ủng hộ ông Minh.

Tuy nhiên, ông Minh gặp khó khăn trong việc kết nạp khối tin đồ Hòa Hảo, và khó lòng lôi kéo được tín đồ Công Giáo. Hiện nay đã có phong trào các DB Hòa Hảo nhỏ nhở việc tướng Minh cầm quân đánh Ba Cụt và Trần Văn Soái. Về phía Công Giáo, phong trào phục hồi danh dự của cố TT Diệm cũng là một đòn đánh vào ứng cử viên Dương Văn Minh.

Yêu tố ánh hưởng đến trận tranh cử

Trận thi của 2 ông Minh và Thiệu đã giàn xong, nhưng các yếu tố bên ngoài có thể ánh hưởng mạnh làm xoay chuyển cả 2 cuộc dân quân đó, nhất là lúc mặt trận bắt đầu chuyển động mạnh.

Yêu tố có thể thay đổi trận tuyệt phía ông Thiệu là việc PTT Nguyễn Cao Kỳ sẽ tranh cử không và tranh cử như thế nào.

Ông Nguyễn Cao Kỳ có thể tranh cử với tư cách Tổng Thống. Ông có thể đi chung với ông Thiệu thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông cũng có thể rút ra khỏi vòng đua.

Cho tới nay ông Nguyễn Cao Kỳ chưa nói rõ ông sẽ lựa chọn con đường nào. Nhưng giữa 2 ng đường: tranh cử Tổng Thống, và rút lui khỏi chính trường, thi có lẽ con đường ở giữa là đi chung với ông Thiệu có vẻ là con đường thuận với hoàn cảnh và vị trí của ông Kỳ nhất.

Cuộc ghép đôi Thiệu và Kỳ năm 1967 đã thực hiện được là vì áp lực của các tướng lanh.

lực đó trong năm nay sẽ giữ tinh trạng hàn nhau cường bách đó được tồn tại.

Nếu ông Thiệu và ông Kỳ tranh nhau ngôi vị Tổng thống, hậu quả sẽ là phân tán sự ủng hộ của những người ủng hộ chính quyền quân đội hay dân chúng. Một khác sự ly khai 2 ông sẽ làm mất sự ủng hộ của 1 số người thất vọng vì hết tin tưởng vào cả hai, và những người này sẽ ngả sang phía ông Minh cho an toàn hơn. Trong số những người này, phải kể đến các cấp chỉ huy thấp trong quân đội và guồng máy hành chánh. Các sĩ quan chỉ huy đại đội hay viên chức ở xã quận, quyền lợi của họ không hẳn đã gắn liền với chính quyền trung ương. Họ có thể ngả sang phía nào chắc chắn hơn, và đứng trước sự chia rẽ của phe cầm quyền, thì họ sẽ mất tin tưởng và đổi thái độ.

Nếu 2 ông Thiệu, Kỳ tranh nhau để cùng thất cử, thi chính các tướng lãnh đang cầm quyền sẽ thiệt thòi nhiều nhất. Họ khó lòng hy vọng ông Minh sẽ đối xử với họ bằng được các nhà lãnh đạo hiện nay. Lời đe dọa một vụ đảo chính sau bầu cử không phải là hoàn toàn vô vờn.

Về phía Mỹ, cuộc bầu cử 1970 vừa qua cho thấy 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ đã không dùng chiến tranh VN làm chiêu bài tranh cử và quay về các vấn đề nội bộ.

Cuộc bầu cử 1972 cũng có chiêu hướng thuận lợi cho ông Nixon nếu tình trạng chiến tranh kéo dài sự giảm mức độ như hiện nay. Ông Nixon có thể khoe khoang đã rút quân đội Mỹ về nước an toàn và trong danh dự. Người Mỹ vẫn có thể tự hào không hề thua trận bao giờ suốt lịch sử. Cuộc giải kết ở Đông Nam Á chỉ là súra đổi một lối làm chiến thuật của chính phủ Johnson.

Tóm lại, các yếu tố mạnh bên ngoài có ảnh hưởng đến cuộc tranh cử 1971 ở Việt Nam, hiện nay chưa có dấu hiệu sẽ xảy ra. Nói như vậy không phải là chắc chắn sẽ không có gì xảy ra, vì thái độ Cộng sản và thái độ Mỹ sẽ dựa vào nhau mà thay đổi. Trong khi chưa có chi xảy ra thì hiện nay tình thế có vẻ thuận lợi cho ông Thiệu nhiều hơn ông Minh.

LỜI XIN TỪ THÀNH PHỐ

Làng dâng mây trời sao?
sao nghe lời em ái
ơi em! tình yêu nào
tình yêu nào cho nhau

Nghe như hơi thở nhẹ
len vào hồn thật êm
nghe như lời thở thê
của gió của sao đêm

Dura nhau đi về đâu
nghe chân mềm trên lá
hồn dâng cao tượng đà
rong rêu cung cùi đầu

Thôi em lời thương ca
sắc hoa màu tháng hạ
ngược cao dâng lời tạ
lỡ non đời tháng giêng

Xin cho được lời xin
làm chim bay tám hương
xin cho được lời xin
dài hoa thương tiếng bướm

Cơn yêu dấu nào đây
nghe chừng như tiếng sóng
sóng lao xao như say
rung rưng tiếng thở dài

Thôi em loài chim nhỏ
tiếng hót gọi Hòa bình
giồng sông xanh máu đỏ
chim chết gục trên cành

Vòng tay nhau gọi gió
vòng tay nhau gọi mây
xin cơn mưa tháng tám
giữa Ba Đình nơi đây.

Sài Gòn tháng 6-70
LÝ THÁNH





CON MẮT thủy tinh

PLEIKU... tháng chạp... 19...

Thân ái Kiêm,

Đã hai năm rồi đây, phải không Kiêm? Đã hai năm rồi đây mình bỏ Saigon, sống lầm lũi trên cao như một ông thầy tu khổ hạnh.

Ở đây, nền trời đậm đặc và cây lá xanh cẩn, gió suối năm vỗ vùn trên những ngọn thông cao. Mình leo dồi, đọc sách và 1 tháng đói lảm lội qua một giòng suối trong, ghé thăm vài gia đình làm rẫy.

Thật là lung, phải không Kiêm? Người ta bảo «mình không trốn được mình», dù đến sơn cung thủy tận; và chính Kiêm cũng ngờ rằng mình chỉ làm một cuộc du hành ngắn, như một con thú rừng

đi tìm hang tối để nấm liếm máu trên những vết thương. Thế mà, dưới vùng trời bô hoang, mình đã dừng bước hẳn.

Thật thế, mình dừng bước hẳn. Những ưu phiền khác khoải ngày xưa đã dần lắng xuống và trở nên sung sướng hồn nhiên như cây vả, cây vông. Một tình cảm bình yên đã thấm vào mình, không ngờ vực, cùng với mùi hoa dại, mùi lá rừng ải mục.

Mình cũng đã viết văn trở lại từ đầu mùa hè. Sáng sáng, ánh mặt trời tràn vào cửa sổ, lấp lánh trên ngòi bút, trong khi tiếng trống dập dòn bay lên từ một buôn xa. Kiêm ơi, trong cuộc đời sáng tạo, chưa bao giờ mình thấy sung sướng như những ngày này. Rồi chiều xuống. Nắng ngả màu đỏ hoe, pha mùi sương gây lạnh. Mình rời bàn viết, mở cửa đón bữa cơm chiều, với cảm giác êm ái đã sống một ngày mãn nguyện. Bữa cơm thường được ăn chậm rãi bền lò sưởi bập bùng. Mình liếc nhìn qua tờ báo hay nghiên ngắm một chương sách cũ, trong khi gió hú lồng lộng ngoài trời đêm.

Thỉnh thoảng từ một trại định cư hẻo lánh. Một vị sư già đeo túi vải vàng lấp lập chống gậy ghé đến thăm. Ngài cho mình vài pho kinh Phật. Hòn ấy mình sẽ nghỉ viết, tự tay nấu lấy cơm chay. Và tối đến, ngồi trước tách trà Tam hỉ, mình im lặng nghe ngài thở dài, phàn nán về khí lạnh cao nguyên và các vấn đề thế sự. Vị tì kheo kỳ dị. Ngài biết quá nhiều chuyện thế gian, cảm thấy khổ tâm về mọi điều trước mắt, và tin chắc một cuộc «đổi đời» tươi sáng đã gần kề. Nhưng rồi cuối cùng, dường như cảm thấy niềm hy vọng cũng mê mờ và dang chán như những điều còn lại, ngài lại thở dài, buông một câu ngón ngầm:

— «Đời là bể khổ, thày à. Dứt mối khổ này thi sanh mối khổ khác».

Mình ngồi nghe chuyện ngài, mắt nhìn cùi chảy tí tách trong lò sưởi. Những lời nói của ngài rơi chung quanh mình, vang chìm đều đặn vào khoảng không, có lúc lẩn vào tiếng gió, trở nên mơ hồ, tưởng chừng vọng đến từ nơi nào xa lắm.

Không, Kiêm ạ. Mình không còn kinh ngạc hay chua xót vì những chuyện buồn rầu như thế nữa. Thời gian đi qua như một trận mưa mù, đã xóa đi tuổi trẻ và lòng hăng hái. Mình đã chết, phơi mình trên những ngọn đồi hoang. Và rã mục. Cái xác chết rã mục dần, bay đi theo từng trận gió. Như cát bụi. Như tro tàn.

Mình ngồi đây trước mặt vị sư già, nghĩ đến những trái thông rơi và tiếng chim hót vang lừng trên giòng suối. Những con chim rừng không ai biết từ đâu tới, không ngừng cất tiếng ca vui. Mình cũng giống như thế, lòng dày àu yểm nhưng làm tri thành thơi, như một người ngoại cuộc.

Hết rồi Kiêm. Đã hết rồi những «hệ lụy tràn gian» của những ngày tháng cũ. Chúng đã rời rụng khỏi mình, nằm lại sau lưng. Trong thành phố, hoặc trong tú ngục. Trong cả tinh yêu dành cho Hà sữa.

Bây giờ mình ở đây, lang thang trên những ngọn

đồi gió lạnh, như một linh hồn mới trở lại cõi trần. Trong suối và phảng lặng. Và như mọi linh hồn đã húp cạn bát «cháo lú» trước khi rời cõi chết, mình đã qua đó, đã mất hết trí nhớ về tiền kiếp của mình. Mình sung sướng và bình yên.

Chúc vui,
TRẦN KỲ HÙNG

— «Cậu sung sướng, sung sướng một cách hồn xuyệt, như Mithridate. Đó là câu nói cuối cùng của Thảo, khi bước lên máy bay, trở về Sài Gòn.

Thân ái, Kiêm.

Thì là một mùa đông đã qua, kể từ lá thư thứ nhất mình gửi cho Kiêm. Thìo vì Nguyễn ra thăm mình, ba lần chiều mồng ba Tết. Đi cùng với hai người là một cô gái xinh tươi, theo lời Kiêm: «trông như một mùa xuân đầy hoa và bướm bay». Giác Kiêm nhớ ai rồi. Triều Dương. Em gái Thảo.

Đúng như trong thư Kiêm nói:

— «Cô bé thịt nở đỏ năm xưa đã biến thành một vị sao. Có thể nói, một nữ thần tà giáo, tùy ý bạn...»

Quả là điểm kinh ngạc phải không, Kiêm? Làm sao một cô gái nhỏ như cái kẹo có thể lớn nhiều đến thế trong mấy năm trời! Té ra bọn mình già rồi ư? Bọn mình, những người đàn ông, thường quên tuổi tác của mình như một bầy gấu ngủ mùa đông. Cái giấc ngủ thơ ơ, mệt mỏi mà người ta không muốn tỉnh.

Cảm ơn Kiêm đã báo trước cuộc viếng thăm của Thảo từ hôm trong Tết. Cảm ơn Kiêm cả về bộ quần áo lạnh Kiêm gửi kèn theo hộp mứt kẹo «hà lan». Mình sẽ thuật cho Kiêm nghe đầy đủ những truyện xảy ra, trong những ngày bợn Tao ở đây. Như Kiêm muốn.

Không, Kiêm ạ. Cuộc viếng thăm của Thảo không làm «đau đòng tần hồn» mình như Kiêm lo ngại. Tuổi hai mươi đã qua rồi. Và mình còn đây, phảng lạnh như một tảng đá. Mình không bị lôi cuốn trở lại «cơn đau mèm cách mạng». Chắc chắn Thảo buồn lâm.

Thân ái Kiêm,

Như Kiêm biết đấy, Thảo mới từ vùng Ba-Biên. Giỏi trở về; Nguyễn cũng mới lia lỏng giáo phái mà y nương náu, giữa những khu rừng ngập nước. Tỉnh hình Sài Gòn đã tạm yên, theo ý hai người. Những cuộc truy nã của chính quyền đã chấn dứt. «Họ đã tạm quên cuộc đảo chính để non ngày nọ.» Thảo nói vậy, và vạch xuống đất, phác họa hiện tình chính trị trong nước và thế giới.

— «Mùi biển chuyền đã ngủi thấy trong gió». Nguyễn quả quyết. Trong ánh lửa bập bùng, mặt 2 người rực sáng, tóc xõa xuống vằng vát gần guốc. Đúng là cuộc hội thảo sôi nổi giữa các đồng chí cách mạng.

Mình bất giác miễn cười. Vẫn một giấc mơ kỳ dị đó ở vòng quanh trái đất. Các đồng chí cách mạng luôn luôn hắt mặt, chạy lao về phía trước. Họ muốn

Truyện ngắn của Lý Phật Sơn

tặng Hoàng Hải Thùy — «tu là cội phúc»..?

tới đích, những cái đích, những cái đích cũng phù du như một vệt sương bay. Họ chưa hiểu rằng thật sự họ đang lao đầu vào kh้อง trống. Đằng sau những lý tưởng điện rồ, những hy sinh vĩ đại, bao giờ cũng là kh้อง trống. Ai là lần rời Thảo. Nhờ bạn ti, Nguyễn. Chúng ta là những con chó xích thủ dâm bằng ảo ảnh cách mạng. Chúng ta lao đầu tới, say sưa, không ngờ mình bị xô đẩy, chui đầu drolley súc mạnh nghìn cân cửa vò tách tập thể. Chúng ta cảm súc quá độ. Đức Tin cách mạng chỉ là cái cớ cho chúng ta chạy trốn khỏi phận con người. Nó ru ngủ. Nhưng nó không chữa nổi trực trặc trong tâm hồn sâu thẳm của mỗi cá nhân. Nền Cộng Hòa ảo tưởng của Platon cũng như chế độ CS vẫn minh của Marx đều là những bức màn khói của tri thức lường đảo. Nó che dấu sự khiêm khuyết của hữu thể, nỗi khát khao đích thật của mọi người đời. Sự bình yên. Vàng,toi đang nghĩ đến tôn giáo. Tình thương của chúa Ky Tô hay sự hổ xã của Đức Phật chính là những con đường khác nhau, đưa tới chung một mục đích. Những con đường khó khăn, kỳ dị và tràn đầy lạnh lẽo nay là những CON ĐƯỜNG ĐÍCH THỰC. Chúng đưa tới một BẢN THỀ VẮNG LẶNG.

Nguyễn bật cười tiếng khan, vung đứng dậy, đi đi lại lại, rặng cùn lấy mồi. — «Anh chế diều bọn tôi? — Không, tôi không chế diều». Thảo nhìn mình đổi mặt nhởn nhơ, trong khi tiếng gió tốc mạnh trên đầu hối. — «Chắc anh không hiểu? — Tôi cố hiểu».

Gian nhà bây giờ vang động tiếng chán của Nguyễn và tiếng gió rit, Đống lửa vẫn bập bùng lanh đậm. Rồi im lặng. Thảo và Nguyễn đi ngủ. Minh khoác áo lạnh, ngồi dựa lưng vào cột, đầu óc rỗng không. Trước mặt mình. Triều Dương đang chìm đắm trong tập thơ Omar Kheyym, đôi má ửng hồng, miệng tươi tắn như cười. Câu truyện được bô hơi từ đó.

Suốt ba ngày sau Nguyễn bỏ xuống thành phố, lang thang vào các buôn thượng, xem người Rhadé ăn tết và mua vải mòn qua kỷ niệm. Thảo ngồi quán chán bông, vùi đầu vào cuốn «Binh Pháp» của Thái Công. Cò bé theo mình lội suối, ghé thăm các già đình làm rẫy và đợi khi ngòi hàng giờ bên mình loay hoay với chiếc cần câu.

Tuổi trẻ thật đáng yêu và tinh. Suốt ba ngày ấy mình như sống lại một tuổi thơ đã mất. Tiếng cười vang dội trên giồng suối, bay cao trên các ngọn đồi. Cô bé ríu rít như một con vẹt khêu khích. Những câu chuyện cũng nhảy nhót đầy đủ, từ Omar Khayyam đến Công sản Nam Tư và các chương Tân Tả phái.

Trước hôm về Saigon, cả bọn kéo nhau đi Biển Hồ. Gió vù vù, trời lạnh cắt và hồ nước xanh thăm. Chung quanh hồ rải rác những tảng đá nám đen, dấu vết của trại hè năm trước.

— Trời ơi, đẹp quá. Tiếng Triệu Dương kêu lên bay trên mặt nước, trong vắt như thủy tinh.

Nguyễn cười nói:

— Lạnh thấy mồ hôi đẹp gì.

Mắt Nguyễn sênh dịu và giọng nói triu mến. Minh bỗng bật tiếng cười. Sao lát đây giờ mình mới nhận ra điều ấy nhỉ? Nguyễn yêu cô bé ấy rồi. Cái tình yêu dạt dề, sâu trốn của cậu trai tơ cỏ đồng vai chưng chưng, xem thường, của một ông anh lớn. Thật buồn cười và cảm động, phải không Kiêm?

Minh thấy yêu mến Nguyễn là thường. Mong Nguyễn chiếm được cô bé. Cả có cách ấy mới làm cho Nguyễn mềm dẻo xuống, nhận ra ý nghĩa của sự bình yên.

Minh ngồi xuống, khuất sau một gòi đá lớn, châm thuốc hút. Tiếng nói chuyện của Thảo và Nguyễn vang vang, xa dần. Các Triều Dương đi theo họ, tay đè trên vai áo, giống như Hà đi theo mình và Thảo ngày xưa, trên bãi biển Nha Trang. Giống như Hà.

Kiêm có nhận thấy không? Triều Dương quả thật phẳng phất giống Hà. Không giống hổ, nhưng phẳng phết. Thời gian mau lẹ lùng Kiêm nhỉ. Người thiếu nữ mình yêu năm trước đã biến thành một người đàn bà yêu phận bến bếp lửa, ngày ngày vạch vú cho con bú, ngồi đợi chờ về. Bây giờ đèn chờ con gái của Triều Dương. Màn bật tiếng cười. Sự chua chát bỗng nằm trong cõi lòng. Hà và Triều Dương, những con chim mèo dịu dàng kia, hẳn không ngờ được địa vị cao quý của họ trong cuộc đời của bọn đàn ông. Cái một tiếng nói, một hành vi của họ, đủ biến mình thành vua chúa hay những thằng chó chết.

— Ah cười gì đấy?



Chồng nàng là một anh già thông cảm nàng thì đang xuân. Chuyện phải đến tất nhiên... là đến Một hôm đẹp trời kia, nàng vào phòng Ô tên với một chàng thanh niên cùng tuổi. Phút mệt hắt hơi qua đi, nàng thút thít khóc :

— Em còn mệt mõi nào về nhà nhìn chồng em nữa... Ai đời chỉ một bùi chén em phạm tội đến... nai lèn...

Chàng tình nhân ngạc nhiên :

— Hai lần hỏi nào ?? Mới có một lần mà...

Nàng tức nổ :

— Em biết chắc anh còn ấy em cái nứa chứ, Đời nào chị thả cho em về ngay...

Triệu Dương chợt lên tiếng hỏi. Cô bé đứng sau lưng mình, bèn kia gộp lá. Má nàng ửng hồng vì gió lịm, mái tóc bay dài trong nắng sáng rực rỡ. Bộ quần áo trắng lúc này là nịt có vẻ đẹp lý thú, cái đẹp uột lánh của nỗi tiếc nỗi thủy cung vừa mới hiện lên từ đáy nước xanh.

— Mai em về Saigon rồi. Triều Dương nói, mỉm chớp mắt.

— Chúc em vui. Minh đáp.

Một tiếng động cơ từ đằng xa đưa lại làm mặt hồ chao động, sóng chạy rào lên bờ đá. Một tên Mỹ đang trượt nước. Chiếc ca nô lướt trên mặt hồ xanh như bay, xé nước trắng xóa hai bên như vây cá.

— Anh có biết anh Nguyễn nói sao về anh không?

Triệu Dương hỏi. Cô bé đã đến trước mặt mình, đôi chân kề lại, gặp soái một bông đồi với da dai. Kiều ngòi đặc biệt của các thiếu nữ.

Minh lắc đầu.

— Anh không biết.

— Anh Nguyễn bảo anh đã thẩm mệt. Anh Hùng thấp mệt rồi, anh ấy nói vậy.

Mắt Triều Dương nhìn mình, tay nghịch những hòn đá nhỏ. Anh Nguyễn bảo anh bị tra tấn nặng lắm. Bọn mật vụ nhổ móng tay anh, làm như họ Gestapo.

— Không, anh không bị nhổ móng tay. Minh đáp và tự nhiên nhếch mép cười. Anh chỉ bị cầm kìm cúc vào đầu ngón tay.

Mắt cô bé thoáng nhăn lại, khiển minh bắt tiếng cười lớn. Triều Dương cũng cười theo; và tiếng cười vang động, chao lảng trên mặt hồ, lẩn với tiếng ca nô. Tiếng cười tắt :

— Anh Thảo nói khác. Anh bỏ cuộc chính vì tai nạn của chị Hà.

Thở nhẹ nhàng, minh đau buốt trong lòng. Tai nạn của Hà. Tại sao Triều Dương lại nhắc đến truyện ấy. Minh bỗng thấy mệt mỏi vo ve.

— Hà đã có chờ, có con. Em đừng nhắc nữa.

— Em tưởng anh cần biết rõ cuộc sống hiện nay của chị Hà em.

Tiếng cô gái dịu dàng nhưng bướng bỉnh, cợp lẩn oán trách.

Đầu óc mình bây giờ rỗng không. Những ký niệm nhảy nhót như những đốm lửa trên tâm them mù tối. Má minh lạnh toát, tiếng gió vù vù trong thân thể.

— Vâng. Triều Dương nói : « Anh Thảo em bảo anh không nên tự trách về tai nạn của chị Hà. Cho đến bây giờ anh vẫn tự giày vò vì đã lôi cuốn chị Hà vào hoạt động cách mạng, để chị Hà bị bắt và tai nạn xảy ra ».

— Thảo nghĩ thế?

— Vâng, anh Thảo em nói thế. Anh cần gấp chị Hà để biết rõ ràng chị Hà bày giờ sung sướng. Bà bà thường quên rất mau. Chị ấy không còn oán ghét

chồng như lúc ban đầu nữa. Chắc anh cũng hiểu rằng có nhiều việc thô bỉ có thể đi đến chỗ giàn xốp em đẹp. Hạnh phúc của chị Hà cũng thế.

Mặt Triều Dương thoáng đỏ lên, đôi mắt chạy trốn xa xa. Cô bé nói chuyện như một bà già nhưng rõ ràng không tìn vào những điều oàng nói. Đó là ý kiến của Thảo. Minh lắc đầu. Triều Dương không hiểu, Thảo cũng không hiểu được. Sự chua xót vẫn nằm đây, trong cõi hồn mình, mỗi lần nhớ đến tai nạn của Hà, những việc ấy chẳng lẽ còn ăn nhầm gì...

Kiêm hiểu chữ. Minh đã qua cái tuổi của Triều Dương để mơ mộng, tình yêu như một vỗ cánh thần tiên, và để tưởng tượng Hà còn tiếp tục yêu mình, một cách tuyệt vọng và hoang đường trong cánh tay chồng. Tai nạn xảy ra to lớn quá đối với một người con gái. Hà không thể trưởng lại, nàng đã buông trôi theo giòng nước.

— Anh còn yêu chị Hà?

Triệu Dương khẽ hỏi, vẻ mặt buồn bã.

— Anh quen cả rồi. Minh đáp, và dại tắt điếu thuốc.

Không, dĩ nhiên Triều Dương không hiểu được ý mình. Sự tuyệt vọng của Hà, sau khi bị hãm hiếp trong phòng điều tra, sự căm hận của nàng ở đó, và căm hận của kẻ khác, sự hăng say cách mạng của mình ; tất cả đều có một cái gì trộp trác ở bên trong.. Hình như có sự hiểu lầm ở đâu đó. Nó phá hủy tuổi trẻ và tình yêu, biến minh thành một thằng cuộn chết. Sự chua xót là ở đó.

— Anh còn yêu chị Hà?

Triệu Dương lại hỏi. Sự thương xót nằm trên môi nàng, động trong đôi mắt.

— Anh không hiểu. Minh lắc đầu đáp. — Hình như anh không hiểu. Có nhiều việc anh không tài nào hiểu được, làm như có một cái gì chấn trước mặt mình. Anh có cảm giác đang nhìn qua một lense kính đặc, hoặc là chính mình anh là một con mắt giả. Con mắt bằng thủy tinh.

Về mặt minh bỗng trở nên già nua, ngơ ngác quá chàng? Bàn tay Triều Dương đeo lèn mặt mình, đỏ lìu hai má. Nhìn nó đến bể gái đỏ đậm mặt chủ. Hai mắt nó bỗng long lanh rực.

Thân ái Kiêm,

Hôm sau bọn Thảo về Saigon. Minh cười nói ôn ào khi đưa 3 người ra máy bay. Thảo hỏi :

— Cậu có vẻ sung sướng?

— Sung sướng? Đúng thế. Minh cười đáp. Thảo có vẻ trả lời một lúc lâu. Rồi nói, giọng lờ dăng :

— Cậu sung sướng thật, sung sướng một cách hồn xiryc, như Mithridate.

Cậu nói là nịt Nguyễn quay sang, nhìn minh một cách lạ. Triều Dương thì im lặng, tay đè trên vai áo, dài uit nhìn đi rất xa. Hình như có bé đượm vẻ buồn. Minh thoáng có ấn tượng rằng trong một khoảnh khắc nàng đã già đi nhiều tuổi.

Thứ cũng xong, phải không Kiêm? Lòng minh trở lại êm ái khi một minh trở về trên sườn đồi.

Mong cho Nguyễn cưới Triều Dương. Mong cho Hà được hạnh phúc và có nhiều con cái...

Chiều hôm ấy, vị sư già 71. Ngài cho mình pho kinh Duy mi Cật và ngồi trết giảng bài kệ. Tin Tâm Minh. Vị ti Kheo kỳ di.

Ngài tiếp tục phân nón về thời tiết Cao nguyên và các ván đê hổ sỹ. Rồi đặt nhiệm hỏi :

— Sao thầy chưa đi tu?

Mình lắc lóng nhìn xuống ách trà Tam Hỉ đang bốc khói trong hai bàn tay. Đề nghị của vị sư già không làm minh kinh ngạc, và minh lấy làm lạ về điều ấy. Minh có cần tu tu chăng? Minh nimb cười tự hỏi. Nhưng thế cũng xong, phải không Kiêm?

— «Bach thầy, con cũng có ước nguyện đó.»

Minh khẽ đáp. Nutzung tiếng nói nhẹ nhàng làm cho chính minh se lòng. Buồn hay vui, minh không biết rõ. Nỗi xúc động le lói, nở nở ngang, tựa hồ những tia nắng chao động trên cành lá sớm mai.

Vị ti kheo đì ống lịv, lịv cặp, đeo túi vài vải vàng, chổng gậy lì xuôi xổng mìn lồi. Tối nay ngài được thỉnh đìn lự đìn lè lè trìn chùa Tịnh Hội.

Minh nhìn theo ngài, cái bóng gầy gò in cat trên nền trời hoang lạnh gữa những gốc thông cắn cối. Thổi nhẹ nhàng cầm đong đếm ứa nước mắt nghĩ đến cuộc đời kề kìn của minh san công chúa, trong những ngày sắp tới. Không khí bỗng trở nên hoang đường, và minh nhìn xuống bàn tay, những ngón tay, có cảm giác đang biến thành xa lị...

Chúc vui,
TRẦN KÝ HƯNG

CHÚC MỪNG NĂM MỚI VIỆT NAM CỘNG NGHIỆP XƯỞNG

Nhà chế tạo Tàu Vị lều hiệu ÔNG PHẬT và CON CÔNG

Điện thoại số 37.496

VĂN PHÒNG : số 38 Trần Thành Cầm CHOLON

XƯỞNG LÀM : số 459, bên Phú Lâm CHOLON

Cung Chúc Tân Xuân

Nhân dịp đầu năm TÂN HỢI 1971

Hàng Lịch

BÌNH NAI

327, Trần Quý Cáp – SAIGON

Điện thoại 90.689

Kính chúc Quý vị Thân chủ một năm mới
Khương An Thạnh Đạt

Ông VŨ KIM KHÁNH tự TÔ LÂN
Giám đốc Hàng Lịch ĐỒNG NAI



ĐẦU XUÂN KHAI BÚT

Một cách bối sách

Thường thường mùng một đầu xuân năm nào tôi cũng có lệ khai bút. Tôi nhớ mang máng câu thơ của Nguyễn Bình thì phải :

Năm mới tháng giêng mồng một tết
Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân

Và tôi cũng giữ nguyên vẹn cả tấm lòng mặc cho ngẫu hứng đưa đầy ngòi bút viết thành bài ba dòng khai bút đầu xuân.

Cuối năm Cố tôi tôi tòa báo Đời, Chu Tử nói : «Cậu viết bài cho số Đời tân niên đi !»

Được lắm, tôi sẽ viết vào dịp khai bút. Nhưng như vậy thì không thể mặc cho ngẫu hứng đưa đầy thành bài ba dòng như mọi năm được. Làm thế nào để viếtkin một trang báo Đời mà nguồn văn vẫn thành thời đúng với tác phong khai bút ? Tôi đã nghĩ ra cách đó. Sáng mùng một sau khi đã khăn đóng áo dài tè chỉnh lên đèn thắp nhang đón mừng tết tôi trên bàn thờ, tôi bao đứa cháu lớn :

«Mày ra mở tủ sách lấy cho ta hai quyển sách, bất kỳ là quyển

gi, cho vào hai chiếc phong bì lớn rồi mang đến bàn viết cho ta.»

Nó đã làm đúng như lời. Tôi ngồi ở bàn viết, áo khăn tè chỉnh thật đấy, nhưng lòng bỗng bèn vô tư như chiếc thuyền không người, nguồn vạn của tôi sẽ như những chiếc khánh cát nêu đơn giò.

Đầu năm đọc Alberto Moravia

Tôi mở phong bì thứ nhất. Ah, nhà văn Ý Alberto Moravia, La Ciociara (1). Vùng quê nước Ý nghèo cũng như vùng quê nước Việt, người dân quê nước Ý cũng ở những lúp nhà lá lụp sụp như người dân quê nước Việt, đặc biệt người dân quê nước Ý cũng nhỏ mọn cát lúa như nông già nước Việt vậy. Thảm cảnh chiến tranh mà người dân Ý đã gánh chịu (Cuộc đế nghiệp chiến) với thảm cảnh chiến tranh mà người dân Việt Nam đương gánh chịu tuy mỗi bên một vẻ nhưng cũng đều mười phân vẹn mười cả. Tôi còn nhớ mà, LA CIOCIARA là câu chuyện kể đời hai mẹ con sống vào thời loạn : người mẹ, nàng Cesira ; con con, nàng Rosetta.

«Thực ra, cuộc sống được tạo bởi những thói quen. Ngày cà đực hành cũng là thói quen. Khi thay đổi, đời sẽ làm thứ hỏa ngục, và chính chúng ta sẽ tr

Người mẹ, nàng Cesira, thuộc loại thiếu phụ «vâm» quyền rẽ, nhưng lại không khát tình, trái lại rất hiền thực và trung thành với đàn anh chồng thuộc loại vú pha vò tài bất thường. Chồng chết, nàng thất lugre buộc bụng nuối con. Nàng là con gái miền Ciociara, miền mà phụ nữ nổi tiếng là có nhiều sưa nhất vùng Latium.

Nhưng giai thời loạn gai thời binh, con gái (nhất là con gái đẹp) sinh vào thời loạn thì hỏng như thiếc gi điệu bạc mệnh !

Trang sách đầu tiên tôi bối rối vào đoạn lần đầu tiên : người mẹ thất tiết với người bạn chồng cũ Giovanni dưới phòng hầm tối như mực đầy những bó cùi và nhún bì than. Tôi đã đọc trong đoạn này lời nói chí lý của nàng góa phụ sinh trưởng ở miền Ciociara :

Hãy tạm dời La Ciociara của Alberto Moravia. Tôi mở phong bì thứ hai. Trời, tôi ngược dòng thời gian những hầm lầm thế kỷ lâu

đánh những con quỷ thả lỏng, không biết trọng mình và kẻ khác».

Đúng thế, đây cũng là chuyện giàn vây bùn. Người thoại luôn nói ron rén thận trọng để giữ cho đôi giày đẹp bóng, nhưng sau mỗi lần vây bùn, còn rón rén thận trọng làm gì nữa cho mệt, dǎm tui đi cho xong. Giàu như mỗi lần làm lố (mỗi lần doi giày lương tâm và vây bùn), ta tu tinh lại, lau chùi lương tâm, thi suối trên quãng đường đời lầy lội, trước khi xác ta nằm xuống để hồn về với tiên tổ, chắc là «doi giày lương tâm» cũng không tên nổi lem luốc nào.

Quí vị lanh đạo đất nước từ cao thượng định xuống thấp đến các ngõ nghẽo sao ?

ooo

Tôi nhắm mắt, mở thêm trang nữa của La Ciociara :

«Bóng dung ở toa kẽ cận họ (những người lính Đức) bắt đầu hát, tiếng ca, vắn buôn... Họ ca chậm rãi như là họ iết muốn đi đánh nhau vì bài ca nghe thật là buồn».

Phải, đây là lúc binh đội Đức bị quân đội đồng minh đẩy lui ở khắp các mặt trận. Đã xa rời thời bay hoàng mè hoặc của Hitler. Bài ca trầm buồn mà những người lính (biết là mình sắp bại trận) đương hát đó chính là bản quốc ca Đức, khúc Andante của Haydn. Khúc nhạc trầm buồn cao khết, bất kỳ ai học vĩ cầm cũng được học qua trong Mazas.

Ôi, Socrate, con người hiện thân của đạo hạnh, ông đã nhìn đời qua lăng kính: đạo hạnh của chính ông. Điều này hiện như dòng suối trong sa mạc, sa mạc đời.

Ào cơm mời nói chuyện cũ, hay nhắc lại chuyện Hà thúc Nhơn. Hà thúc Nhơn là người tất có dieu hay tật dở, con người là bất toàn. Nhưng bắc đồng cản đồng lạng chúng ta hãy xét con người đó xem có cần nghiêm trọng về bên nào. Hà thúc Nhơn khinh miệt tham nhũng, chống tham nhũng cũng bằng họ moi trả lại thâm thiết với đồng nhục cao khiết tình người của Haydn. Hồn quỷ phù du, tình người muôn thuở. Danh vọng bất nhân bất nghĩa phù du biết là chung nào, hồi những người đương ngã là minh ngời trên danh vọng !

Cho đến nay nội vụ vẫn tà tà chim vào quên lãng, mặc dầu vụ Phạm Văn Lương có hâm nóng được ít bùa.

Những kẻ tham nhũng đâu ? Những kẻ chủ mưu cố sát Hà thúc

Đầu năm đọc Platon

Đây là cuốn «Gorgias hay kháng biện luận về tu từ pháp» của Platon (2) viết như thế ghi lại cuộc tranh biện giữa Socrate với các tu từ giả ở đảo Sicile mở trường dạy khoa ăn nói. Socrate đã phản đối họ vì theo ông chỉ có công lý và chân lý là đáng kể.

Tôi mở sách đọc vào đoạn Socrate nói với Polos :

«Để tài tranh biện của chúng ta là trường hợp Archelaos phải không ? Ông đã chủ trương rằng y là người sung sướng vì lẽ mặc dầu y đã phạm những tội đáng ghê tởm, y vẫn trốn thoát khỏi mọi hình phạt. Còn tôi, trái lại tôi nghĩ rằng Archelaos hay bất kỳ kẻ nào khác phạm tội mà không bị trừng phạt bao giờ cũng khó sở hơn kẻ phạm tội đã đến tội».

Theo Socrate kẻ không phạm tội, lương tâm trong sáng lâu lâu như gương, là kẻ sung sướng số «zách».

Ngược lại kẻ phạm tội mà không bị trừng phạt như kẻ vẫn mà không được tam, ngứa ngày, bứt rứt, là con người đau khổ «năm bờ oán». Khoảng giữa hai thái cực đó là kẻ phạm tội đã bị trừng phạt (nghĩa là đã đến tội) nên có lại được trạng thái thanh thản của tâm hồn.

Ôi, Socrate, con người hiện thân của đạo hạnh, ông đã nhìn đời qua lăng kính: đạo hạnh của chính ông. Điều này hiện như dòng suối trong sa mạc, sa mạc đời.

Nhơn đâu ? Họ hiện có đau khổ cùng cực vì chưa bị trừng phạt để đến tội ?

Điều đó không biết, chỉ biết — vẫn ào cơm mời nói chuyện cũ — Cuối năm ngoái, ông Lý bà Phẩm, tỉnh trưởng Khánh Hòa đã tuyên bố xác định rằng Hà thúc Nhơn chỉ là một phần tử nổi loạn cần phải thẳng tay trừng trị, rằng báo chí VN chưa đáng gọi là báo chí gồm toàn một lũ vò ý thức bốc thăm mọi tên làm loạn, rằng hãy cắt kỹ Hiến Pháp VN đi, một trăm năm nữa hẵn mang ra xài, hiện giờ dân còn ngu như kia dùng sao đực rợ ? (Ai lại hàng vạn người tự động đi theo đưa đám tang «1 ten khung» làm loạn !).

Đây, chuyện đời như vậy đó, xin hương hỏa nhà hiền triết cõi Hy Lạp chứng giám.

Tôi gấp sách Gorgias lại lòng vẫn nhủ lòng :

«Bài khai bút đầu xuân phải giữ cho giọng văn thuần nhã».

Tuy chưa đọc lại bài văn, nhưng tôi cũng biết trước là tôi đã không làm điều gì ngược với điều tâm niệm trên.

CẠC SỸ

(1) Bản dịch Việt văn; Trần v. Điện Thambi Cảnh Chiến Tranh, Sông Mới xuất bản năm 1970.

(2) Bản dịch của Trịnh Xuân Ngạn, Saigon : Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1960.

BÓNG TỐI ĐI QUA

(tác 1287, ngày trong Bộ chỉ huỵ tối cao MT DTGPMN)

Hát kỵ : VŨ HÙNG

Cải biên : KIM NHẬT
tập 2 đã phát hành trên
toàn quốc

— Bạn đọc báo Đời không đọc BÓNG TỐI ĐI QUA không phải là bạn đọc của Đời.

— Một tác phẩm không được đọc sẽ ức đến học máu mà chết.

Phiếm luân đầu năm

NHUNG CÁI CỬA CỦA SAIGON

(Từ cửa M tới cửa to nhất nước)

Đầu năm dân Giao Chỉ thường đóng cửa để chờ người sang, người có nhiều đồ la, có nhiều «Trần hưng Đạo» đến mở cửa xông đất. Những cánh cửa sẽ được mở ra đón kẻ đầu tiên vào nhà mình. Dĩ nhiên chẳng ai mong một anh ăn mày, hay 1 ông công quản đến mở cửa, đến xông đất bởi ông công chức sẽ mang cái đồng đọi quanh năm, còn ông quản nhân đến sẽ mang cái đồng con cái cá nhà sẽ đi linh hồn ! Có lẽ rồi từ nay người ta chỉ mong những anh tham những «xu hào rủng rỉnh», đó là rủng rỉnh tới xông đất cho hợp thời trang !

Tục xông đất làm tôi nghĩ đến những cái cửa... những cái cửa của Saigon... những cái cửa M của các em cho tới cái cửa hấp dẫn nhất, thơm nhất và to nhất nước : cửa Dinh Độc Lập của Tổng Thống 71.

Có nhà thì phải có cửa. Không có cửa sao vào được nhà, không có cửa sao vào được, ra được Dinh ?

Lý luận thật lầm cầm, vớ vẩn, con nit nhưng lại đúng khoa học.

Trừ khi nhân loại sống như thú vật không hang, không lỗ đi lang bang trên cánh đồng, trong rừng thì mới không có nhà. Và không có nhà thì không có cửa ! Nhưng lý luận đến cùng thì người nào cũng có một cửa, phải nói đàn bà, giống cái, phụ nữ, phải đẹp, phải yêu, phả lá da, v.v... nào cũng có một cái cửa dù là không có nhà đó là cái cửa M, cái cửa trót át nhất, hấp dẫn nhất, cái cửa từ đó nhân loại đều



Tê Đê

chui ra trước khi khóc thét lên vì bị ra đời không may ! Ta có thể gọi là cửa M là cửa của bà Eva. Vì thi cái cửa mới là cái quan trọng nhất đáng bàn nhất, đáng bàn hơn cả hòa đàm Balè, chuyện Hòa bình, chuyện bầu cử TT, chuyện Đen 1, Đen 2 của bà Trắng Đen, chuyện song hành, kiêm ước...

Tóm lại nhân loại là một thứ sinh vật có hai chân, hai tay gồm hai giống, giống có cửa và giống không có cửa từ cái cửa giống có cửa chui ra, kể cả các vị lãnh đạo trên toàn quả địa cầu !

Cái cửa là gì? Cái cửa là một cái lỗ hình tròn, hình chữ nhật, hình bán nguyệt, hình vuông, hình vân vân để người ta chui ra rồi lại chui vào. Cuối cùng chui ra vĩnh viễn để chui vào Mạc Đĩnh Chi, nghĩa trang BV, nghĩa địa Đô Thành, Nghĩa Trang Quân đội và vv...

Đời sống của con người, kể cả ông to nhất nước đến ông đói nhất nước đều giống nhau ở một điểm đó là thời gian nhức nhối, giết nhau, thời nhức thở, yêu, làm tình, làm chính trị..., giữa cái cửa đến cái cửa huyết !

Nếu viết về các loại cửa của người ngon thi viết không có đủ thì giờ tra cứu sách vở, hơn nữa không đủ chỗ trống trên báo bèn phải thu hẹp tài liệu nhằm trong khuôn khổ một số những cửa chính của Saigon, của Cục Ngọc Viên Bộ Cục ngọc mắt và sinh nhất thế giới (nhưng những hang cây đẹp nhất thế giới) !

Nói đến Hà nội người ta nói đến 5 cửa ô. Năm cửa ô xưa Saigon không có cửa ô nhưng có thể gọi tưới là cửa Phú Lâm, cửa Tân sơn Nhất, cửa Xa lộ, cửa Gò Vấp, cửa Hóc Môn.

Trong những cửa ô Saigon này, chỉ có 3 cái cửa đang bần nhất đó là cửa Tân sơn Nhất, cửa Gò Vấp, và cửa Xa lộ.

Cửa Tân sơn Nhất là cửa béo bở nhất nước vì là cái cửa mà các nhàn viền quan thuế khoái dùng nhất (dù mỗi gói chồn chà). Đứa gờ cửa này lâu bao nhiêu thì vợ đeo hột xoàn càng nhiều bấy nhiêu, vila càng rộng bấy nhiêu, cao ốc càng cao bấy nhiêu, con càng đi Tây bấy nhiêu. Đây là cái cửa làm cho miền Nam Giao Chỉ này đã nghèo lại càng nghèo hơn. Nhiều anh chạy cả triệu bạc để được đứng ở cửa này là vì thế !

Cửa này cũng là cửa mà các quan lớn đùa với các em Ô-Tết-Đờ-Le buôn lậu, buôn bạc, buôn dù thử như điên !

Cửa này là cửa để các ông làm chính trị sau khi hết đầy túi tham vụ đi ngoại quốc với vợ con theo đúng chính sách «sống chết mặc bay». (mặc dù người đến Giao Chỉ) tiền thay bỏ túi !

Cửa Tân sơn Nhất cũng là cửa để các ông bự hị về vườn được nhà nước cho ơn huệ đi Mỹ, đi Tây chữa mũi, chữa tai, chữa họng, chữa nhức đầu, chữa xô mũi sau khi đã hết mình phục vụ tổ quốc ! Nếu chính phủ không cho chui lại cái cửa này ấy là có một sự đi đường, đi tàu bay suốt rồi đó, như trường hợp của Tường Cố, tướng Tri !

Cửa này cũng là cửa để miền Nam Giao Chỉ tiếp đón các VIP thế giới chui vào, kể cả các VIP kaka, VIP xia ! thường thì khi các ông các bà VIP này tới là bèn có cuộc họp báo họp chí linh kinh cũng là linh dù ăn mặc, bánh bao tắm rửa sạch sẽ dan chào !

Cửa này cũng để các ông bà lớn cho con chuồn ra ngoài quốc nhất là qua Tây trốn linh ăn học cho đến khi nào hết uỳnh lộn, hết chát chóc sẽ trở lại Giao Chỉ để làm bố linh, làm cha dàn đợi ! Đã có con của ông tướng nào từ trận, hy sinh vì tổ quốc chưa ? (nếu có xin quý vị nên danh để cả nước cui gặp minh bái lạy hương hồn quý tử !)

Cái cửa thứ hai là cửa Xa lộ, cửa do đàn anh về đại Mỹ làm cho Giao Chỉ đi tung bừng, đi chối chết ? Đây là cái cửa để các quan bé đi Vũng Tàu đi Đà Lạt hú hí sau khi làm việc toát mồ hôi phục vụ dân đen ! (Các quan lớn thì đã có trực thăng, máy bay đi rồi).

Cửa này là cửa để các ông lính tàu bày lên Biển hòa, và các ông sinh viên học sinh thi rớt cao đầu trọc lên trường Bộ Bình Thủ Buc hát chơi vừa chơi vừa học, vừa hát vừa học. Zui là zui quá zui : thử một lần sẽ biết !

Cửa Xa lộ cũng là cái cửa từ đó cặp nhân tình của Saigon đi ra cánh đồng, ống cống thực tập ái tình, sau khi đã đọc các mục ái tình, y học trên trang trọng của các báo chí ! Xa lộ là một nhà ngủ, là một cái giường lộ thiên để

người ta hôn, sờ, và loạn xà ngầu, viết rõ lại số ông Thông tin tờ mù khai tịch thu mang về nhà xem riêng nên kẻ viết bén thời không tả chi tiết nữa,

Cửa Xa lộ cũng là nơi đưa tới những xưởng máy, xưởng kỹ nghệ có những cái tên nữa ta, nữa Nhật nữa Tầu, nữa ngọt, nữa đironi, nữa Sicovina, nữa Cogido nǎo... Nếu sau này chính phủ thiết lập một hãng phản người để cho người cày có ruộng, bón ruộng chắc chắn xưởng này phải có cái tên là Kakavina (cửu Việt Nam) không lẽ lại đặt tên là Kakajapan Kakaamerica vì Nhật với Mỹ ở đây còn ít quá !

Cửa thứ ba là cửa Gò Vấp, cửa này có cái ngã năm nổi tiếng quốc tế như ngã tư Quốc Tế đó là Ngã năm chuồng chó, nổi tiếng đến nỗi một ngài nghị sĩ Phi luật Tân đến quan sát sự tiến bộ của ngành bán lẻ da Giao Chỉ tại đây !

Khu cửa ô này là khu các thanh niên không có đảo, không có người tình, các ông có vợ nhưng thích đổi món đến thực tập xác theo luật «bán chum thì sống bùn nhanh thì chết» ! Vì bán chum mới khoái ti, mới đáng đồng tiền bát gạo. Đây cũng là nơi có những thiếu nữ da đen làm nghề... và biế, đâu sau này dân có em làm vợ bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng giáo dục Pai chau lám !

Trên đây, kẽ viết mời tả qua loa về những cái cửa ở vòng ngoài Saigon. Bây giờ xin được bàn tiếp về những cái cửa bên trong Saigon.

Ở thời hỗn loạn này, cái cửa đóng một vai trò quan trọng. Nó là thứ để ngăn chặn sự xâm nhập của mắt người, tay người, chân người, «Cậu chó» người. Tới một cái là chẳng anh nào bảo anh nào ai cũng đều đóng cửa cho chặt khóa bằng khóa Ý, khóa Mỹ, trừ những anh mặt rệp thì áp dụng lối Nguyễn Công Trứ «đóng thái bình cửa thường bỏ ngõ» ! Nhà nào có từ chiếc bàn, chiếc ghế, tivi, tủ lạnh là dể dàng mở cửa cho mắt !

Đóng cửa kỹ để con gái khỏi bị hiếp, bị bồ hòn đóng, đóng cửa kỹ để đạo chich khỏi vào nhà tây máy, đóng cửa kỹ để khi cảnh sát quáo cảnh khám giấy quân địch còn chuẩn kíp. Đóng cửa trở nên một ám ảnh, trở nên một hoạt động thường xuyên, tích cực hóa cả việc chống Cộng, chống tham nhũng, cướp lật, cướp dân cướp nước. Đến như PIT Kỳ ict đồ đặc quí ma tối cũng phải đóng cửa sổ trộm lấy đồ !

Mở cửa đi ra lại là một điều bị đát nra, đối với đa số dân Saigon, bởi mở cửa mỗi buổi sáng có nghĩa là phải bỏ dở giấc ngủ để đi ra đường, xuống đường, chui vào cửa văn phòng, cửa trái, cửa sổ để làm việc tối mít tối mũi kiểm bát cơm bát cháo ăn cho qua ngày đoạn tháng !

Cái cửa chỉ là cái khung hạnh phúc khi người ta sau khi mệt nhoài với cái bụi cuộc đời đương trả về với vợ với con (với điều kiện phải có vợ hiền con không rách, chứ vợ sa tử Hà Đông, con rách, con đói thì vẫn là một thống khổ triền miên.)

Nhưng có cửa, đóng cửa chưa chắc đã được an toàn thực sự ! Một tối kia dà Saigon cung i những tên trùm mafi giả dạng nhà trùm trach gọi cửa kham giấy và kia làn ca giấy bạc nưa, có khi khong may lại coi được thuo g thứ màng cầu thép và cậu chó cửa nưa ! Đời bi giờ khó sòng lam, nhớ Trời vây thoai !

Ngoài cái cửa thi có bảng ghi số nhà, số nhà giàu thi thường ngan tì như 1A, 1B đường Duy Tân, số nhà nghèo thi dai lè thè nua số quan tâm số của linh, tì như 200/800/40 Nguyễn Thện Thuật... Những anh ở nhà co so dai như thế này thường không khả được ! Không kha co nghĩa là chời vời, là không có đạo, có xé hộp, không có vợ đẹp con khôn, vi la, nhà lầu !

Nhà giàu còn vê với ra điều ta đây là con nhà nổ, trường già bèn gan một cái bảng có sơn một con chó Tây (cho nó Tây luôn) miệng há hòe nhẹ ràng dây vê đe dọa (dọa dàn ngu cũ đèn) trên đè «chien méchant» hoặc «coi chưng chó dà» ! Không phai chủ nhân co lòg thương người đâu, mà caung dày ý muốn nói : «Nhà tao là nhà Tây, nhà tao có nhiêu tiền, chúng may dàn đèn tay máy vào công, vào cửa nhà tao nó xơi tai chung mày ! Ông đech thèm nuôi con Giao Cai, cho con cho mực, ông cũng đech thèm noi tieng Việt. Ông khoai Tay co vi thê ông kẽ chử chien méchant con may ora !»

Bây giờ chính phủ lại bày vê tung ra một sơn cờ vàng ba sọc đỏ trước cửa, the là cửa nhà nào cũng được phai mệt la cờ để chứng tỏ những kẻ ở sau cái cửa co cơ nay đều là những kẻ quốc gia 100% và chống cộng deu hơi thở cuối cùng ! Nhiều anh ngoại quoc chưa thông hiểu chính sách nhà nước Giao Chỉ tưởng là dàn Giao Chỉ yêu nước nhất thế giới nên mới sơn cờ tung dung uỵn nhíp nhu vậy !

Nói đến cờ quạt cũng phai nói đến cửa, cổng nhà mấy ông ngoại quoc ở Giao Cai. Họ đã cùiêm nường nhà thơm nhất, bô nhai ở các đồn, sạch nhất, yên tĩnh nhất mà ở phay phay phon phon. Nhưng người ngoại quốc ở VN có thể chia làm hai loại, loại đech dám sơn cờ ở trước cửa và loại khoái sơn cờ ở trước cửa, sơn cang rõ cang tốt. Họ sơn cờ kuòng phải vì yêu tò quoc của họ đâu mà họ sợ VC đặt Plastic hú công, hoặc ném lựu đạn vào nhà phai giác ngủ ! Thị ra người ta cũng sợ chét, cũng hèn như nhau cá ! Nhưng đời là thế !

Những nhà Hoa Kỳ, Đại Hàn, Phi luật Tân, Tân Tây Lan, Úc đại Lợi, Thái Lan, Kampuchia chẳng thấy anh nào ti toe sơn cờ trước cửa. Chỉ có anh Nhật Lùn buôn bán, anh Pháp thực dân, anh Ăng Lê khôn ngoan, anh Ý đại Lợi bay bướm là chịu sơn cờ, châm sơn cờ nhất ! Lý do : Các anh đech thoi nhau với VC, đech thoi nhau với VC nên đe sơn cờ để VC khỏi nhầm bởi dân Âu Mỹ anh nào cũng có lông ngực xóm xoàm, có mặt xanh lè như mắt mèo, và có tóc vàng như râu bắp ! Cứ điệu sơn cờ này, hay mai Công giáo sơn cờ Công giáo ở cửa, Phật giáo sơn cờ Phật giáo ở cửa... đất nước này, nhất là Saigon này sẽ biến thành một thứ Osaka, một

thứ Hội Chợ Quốc Tế triền lâm cờ quạt vĩ đại nhất thế giới !

Sao có cũng có vui cái cửa quai trọng đó là cái cửa Đài Đô Lộ ! Cửa này ngoài cung có kèn gai rồi đèn lồng cho CSDC ăn ngủ kèm ngày, kể đen lại tới một lớp kèn gai vòng cùi gần những bảng đèn số màu tang tóc chết choc trên có ghi «vượt hàng rào binh sĩ sẽ nổ súng», sau lớp kèn gai vòng đèn linh àu mạc rất tiện đe dà lại với nét mặt trầm trọng lấy làm một sự hách xi xắng, sau những ảnh lính gác thi đến hàng rao chán song sút làm theo kiều Tây, rồi mời đe sâu cỏ cỏ nược phun telen trời, có trực thang lên xuống, rồi mời đến cửa Dinh thiêt. Cửa dinh này có kí gi thi kẽ viết chua được han hạnh vào linh vi chưa dám dự giải văn học nghệ thuật vê văn mất dạy, văn tau, văn phiếm luận nên chưa biết hình thù nó ra làm sao.

Cái cửa này rất hấp dẫn chẳng thể mà sinh viên, học sinh, thương phế binh, sá, khoái vào như điên. Vào nhiều qua và ôn ao quá nêu CSDC không ngù được bền bay làm bức minh và bền ném lựu đạn cay, tung dui cui như điên !

Đến năm 71 nay, lại naiềia người hăm he hòn hở, hung hăng, hì hùng, huenh hoang, hùng hục, hưng hả, hoan hỉ, hối hụp mỉm mỉm cửa mọi minh hay nai minh vào ngọt ghê cửa chủ nhà xem có em đit khong !

Rieng dàn ngu ku đèn, phai thường dân chẳng thẳng dàu k loai vào vi vào cửa này chả gian ái giài rút gi ! Ở bên dinh của ông Nixon thi h thường người ta còn mở cửa cho dân chung Méo vào ngam hoa anh đào của Naật nở chứ chẳng lẽ dân đen vào dinh Độc lập để ngam cổ mọc hay sao ! Thế nén dân buồn làm vi chẳng được vào Dinh ngam hoa như ngòi ta ! Xin các ông TT tương lai hãy trồng hoa Mỹ, hoa Úc, hoa Đại Han, hoa Thái Lan, hoa Phi Luật Tân, hoa Tân Tây Lan trong dinh trước là đe nhở oai các nước bạn đồng minh sau là đe cho dân đen Giao Chỉ có dịp ngam hoa, có dịp gặp TT đe người biế, rõ dân tình hơn ! TT nào mà mở cửa dinh cho dân vào xem cổ, cây, bồn nước phun trong dinh là TT Number one nhất nước ! Hãy làm một cùi đẹp cho dân Giao Chỉ xem !

Cái cửa hắp dẩn của Saigon nữa là cái cửa nghĩa địa. Mặc dinh chí. Lúc mặc sơ mi gỗ mà được người ta mờ cửa cho vào thi khoái tì nhất. Thủ một lần mà coi ! Cửa này chỉ mở cho những xép xòng phe đảng, dân bần cố nông, người cày có ruộng muốn vào đây nằm nghỉ mát con đén «tết Bokassa», còn khuya ! Còn lâu ! Sức mẩy ! nghèo ma ham !

Còn nh-ều cửa nữa như cửa chùa, cửa nhà thờ. Hai loại này chỉ hắp dẩn nhưng ông già bà lão (xin lỗi) còn thanh niên nam nữ con mài vào công Quang Trung, Thủ Đức, Queen Bee, Đèm mai Hồng thò Thượng đe ka kí hoặc Thượng đe Gogo, Soal, Chicken. Cửa của hội Không học cũng làm vào cảnh đóng cửa im im, mang nhện chảng lú tung. Cái học nhà nhỏ đã hỏng rồi !

Linh thi co cửa quân vù thị trấn nếu ba gai. Vào thử một lần đe ném mũi ném sún xi máng tẩm gáo nón sat, au sảng qua lỗ cửa và ném mũi

bách xi xắng của ấy xếp trung sĩ có uy quyền như trung tướng !

Thanh niêu chra linh thi có cửa của trại nhập ngũ số 3 luon mo vong dou chờ !

Bây giờ kẽ viết xin bà đến cái cửa tuyệt nhất đó là cái cửa M của phái ốp (phái xấu) Saigon. Xưa kia các vâ, sĩ thường ví nát liền bà con gái là những cái cửa sổ của tâm hồn nhưng ngày nay vi liền bà con gái khoái đeo kin, ốp den, ốp đỏ, ốp tim, ốp xanh, ốp hồng nền các đắng mày râu không thể thấy tâm hồn các cô qua những cái cửa sổ này. Hơn nữa đường Saigon làm khói làm bụi nên làm mờ cửa sổ của các cô làm sao các đắng mày râu nhòm rõ xem trong cửa các cô có gì ? Nhưng muốn nhìn rõ tâm hồn qua cửa sổ chỉ cần có xé hộp có Trần h. Đạo đồng, có vi la, có nhà lầu có sao mọc trên cổ : Taú mà xem kẽ viết nói thật hay nói láo !

Theo các nhà xã hội học thi cửa sổ tâm hồn của các cô ngày nay không phải là đôi mắt huyền nua mà là cái cửa M, hoặc là đui vi các cô mặc mìn ni duyp ! Cũng đúng thay. Ngày nay liền ông khoái nhìn là da, khoái nhìn đui các cô hơn là nhìn mắt Nhìn mắt đech ăn giải gi !

Vậy thi kẽ viết xin bà thối thêm về cái cửa M của các cô (xin lỗi tất cả quý vị thuộc phái là da của cả nước). Cái cửa M của các cô được giữ gìn kỹ nhất, kỹ hơn cả mặt mũi các cô nữa ! Cái

cửa này rất mong manh nhưng khi bê thi không đến nỗi nguy hiểm lắm vì các bác sĩ có thể khâu vá cửa này y như cũ ! Các bạn mày râu muốn gõ cửa, đập cửa, đụng vào cửa này phải có trâu eau, phải biết qui gõi, phải bỏ ra cả trăm ngàn đến chời vớ ngắt ngắt ! Ông nào, cậu nào gõ ầu nhất là mở cửa theo kiểu «bè hội đồng» thi cũng dám được người ta mở cái cửa to nhất, hắp dẩn đec đáo nhất đó là cửa nhà đà Chi Hòa !

Hiện nay văn chương thế giới, văn chương Giao Chỉ phát triển là vì cái cửa này, và chỉ có cái cửa này nên thế giới mới loạn xà ngầu như ngày nay. Giả thử như không có cái cửa M này thi tôi, thi các đắng đòn ông còn làm việc, còn đánh nhau, còn làm chánh trị, còn bầu cử, ứng cử là m đech gi che cat bụi mệt nhói ? Phải không qui dzj ?

Cái cửa M này nà quan trọng đền nỗi trong giải van học Nghệ thuật 70 của TT có đến 3 vị có cái cửa hắp dẩn này được ăn giải của TT.

Kẽ viết xin tạm chấm dứt ở cái cửa M này và hẹn qui vị ở một bài khác sẽ viết về các thứ cửa chính, cửa hậu, cửa tham nhũng, cửa trước, cửa sau của Saigon rất Hợi, rất heo này.

Nhân dịp đầu xuân, xin chúc thần tài gõ cửa cộc cộc vào chiều thứ ba, chúc có kẻ đò la linsk kinh gõ cửa nhà qui vị để xông đất, nếu có kẻ thù của Hà thuc Nhơn, những kẻ tham nhũng mà gõ cửa đầu xuân lại càng tuyệt ! Tiền bất diệt ! Tiền muôn năm ! Money is Honey ! (Nghe thật bẩn !)..

Kính mời quý vị mua

vé số KIẾN THIẾT QUỐC GIA

Phát hành mỗi tuần bảy loại vé

Giá mỗi vé

: 40 \$

Bảy lô độc đắc mỗi lô : bốn triệu đồng

Mở số vào chiều ngày thứ ba mỗi tuần lúc 15 giờ tại rạp Thống Nhất SAIGON.

Vé có đặt bán khắp nơi.

Nhân ngày kỷ niệm trận Đống Đa



ĐI TÌM LĂNG HOÀNG ĐỀ QUANG TRUNG

Ở cách Hà Nội 4 cây số, về phía Nam, đường đi Hà Đông, có 1 cái gò gọi là gò Đống Đa.

Gò này khiến ta nhớ một chiến công oanh liệt của một người trai đất Việt, ấy là Hoàng đế Quang Trung đã thắng quân Tàu xâm lăng, chỉ trong một trận, vào năm

Kỷ Dậu (1789) đúng ngày mồng 5 tháng Giêng.

Tháng 6, năm Giáp Thìn 1784, Ngài đã thang quân Xiêm ở Rạch Gắn, ở phía Nam Mỹ Tho.

Công đánh Tàu
Công đánh Xiêm

Giữ vững giang sơn
Bảo vệ dân tộc
Vị quân nhân và Hoàng đế
cũng đã lại ta tinh thần dại cách mạng
quốc gia...

Lăng Ngài ở đâu?

Vì nào có chí đi tìm hiểu thời
sẽ có thể theo lời chỉ dẫn trong bộ
này mà đi tìm Lăng Ngài Quang Trung.

Lăng Ngài, hổ dàn ở mây xám
gần đây, hơi trễ mực đồng thời
nom na, gọi là mộ Ba Vọng.

oo

Vào năm 1941, tôi ở Huế sinh
nhai bâng nghe gò đâu tre. Nhưng
cùng vì tôi giang về mòn sự ký và
địa lý nên tôi phải khảo cứu và
danh anh em học sinh đi học tại chỗ.

Có một vấn đề sử học đặt ra,
ấy là Lăng Hoàng Đế Quang Trung
ở đâu?

Sử ghi rằng Ngài an táng ở phía
tây, kinh thành (Huế) ở trong mìn
vùi.

Tôi đã đi tìm lăng Ngài, bắn dù
tỷ lệ 1/100.000 ở tay, viễn kính dù
bắn.

Sở dĩ tôi đi tìm lăng Ngài Quang
Trung là do cha Cadere, một nhà
khảo cứu, đã bảo tôi, đại khái như
sau này. Cha nói bằng tiếng Pháp:

« Le tombeau de Nguyễn Huệ
est dans la région montagneuse, à
l'Ouest de Hué. Cherchez le et
vous en ferez une étude ».

Dịch ra tiếng Việt như sau:

« Lăng Nguyễn Huệ ở trong
miền núi, phía tây thành phố Huế.
Ông đi tìm Lăng ấy đi và ông sẽ
khảo cứu ».

Sở dĩ cha bảo tôi như thế là vì
tôi là nhân viên Đô thành Huế
(Association des Amis du Vieil
Hué) mà cửa hỏi là Chủ bài kỹ
yêu của học hội này.

Vốn là người rẽ núi, tôi ráo
bị gãy và con chó lèo đường.

Cá mực cuộn tránh.

oo

Tôi từ đắc bùn Ngụy đi lên
đường Nam Giang, theo đường Lang
Khai Định.

Mặt đất dần dần cao. Miền núi
trước mặt Lang mạc lợt lúa.

Tới Lăng Khai Định, tôi ngồi
nghỉ. Tôi nhìn trea bùn đồ và đánh
dấu địa điểm.

oo

L.T.S.— Khi anh Nguyễn thiệu Lâu chết, báo Sống đã dự định thu thập những tài
liệu sử học do anh viết in thành sách. Nhưng báo Sống chết, dự định kể
trên cũng chết theo. Vừa đây nhà sách Khai Trí đã làm công việc này, thay
cho báo Sống, bằng cách xuất bản cuốn « Quốc Sử Tập Lục » của Nguyễn
thiệu Lâu. Nhân ngày giỗ trận Đống Đa, chúng tôi trích bày dưới đây trong
cuốn Quốc Sử Tập Lục, viết về vụ Hoàng đế Quang Trung bị nhà Nguyễn đeo
mả, rập bia, gọi là để tưởng nhớ vị anh hùng số một của Việt Nam.

Trước mặt, qua một cái khe là
một dãy đồi.

Tôi xuống khe và trèo lên đồi.
Đồi chất đá là thứ đất sét rắn
(schiste—grés) mà các đồi song
song chạy với nhau (relief
appalachien).

Có một thứ cây mọc áy là cây
chổi sè (cruyère).

Đứng trên đồi cao, nhìn về phía
Tây Bắc thấy một thung lũng. Rồi
tôi von, trèo trùng điệp.

Không có một làng một xóm
nhỏ ca viễn kinh chiều xa.

Tôi đã nâu.

Vì đi từ sáng sớm, mười một
mười hai giờ mới tới đỉnh đồi
này.

Trèo đã mệt.

Con khuyên chạy cũng đã mệt.
Thay trò ngồi an.

Rồi chúng tôi cứ theo đỉnh đồi
nà đi, từ đồi này sang đồi khác.
Cây chổi sè hối đơ ra hoa, không
khí thơm phong phức.

Cây chổi sè mọc cao đến bụng.

Viễn kinh ở tay, tôi nhìn từ
phía.

Dãy đồi này không khác gì dãy
núi Tiên Du ở Bắc Ninh.

Ở trên dãy đồi này mà nhìn,
vừa đi vừa nhìn qua viễn kinh.

Rồi tôi nhìn thấy, ở trong một
thung lũng một cái thành.

Tôi tự bảo. xuống xem.

Hồi đó tôi con trẻ và có sức.

Tinh phong thời từ ngọn đồi
mà xuống tới nơi, độ 3 cây sồi,
nhưng còn phải leo lên xuống,
xuống mà không có đường mòn.

Tôi đã quá ngô rồi.

Tôi và con khuyên lần mò tới
cái thành đó. Nếu tôi không đem
theo địa bàn thời nhất định là bị
lạc.

Chúng tôi tới sát thành, sau khi
đi qua một vũng toàn lau sậy.

oo

Thực là một sự lạ.

Trong đời tôi, tôi đi cũng đã
nhiều nơi, bây giờ nhớ lại, tôi mới
biết rằng hôm đó tôi đã làm một
công việc theo bổn phận nhà nghề
của mình... và có kết quả.

Tôi tin chắc đây là Lăng Hoàng
Đế Quang Trung.

Tôi loanh quanh luân quần
quan sát, suy nghĩ, trèo lên mấy
ngọn đồi trên, lấy dây to do, xut
xuống dưới, tới chỗ một cái khe
cạn vì mùa mưa đã hết.

Trời tà, khí núi bốc, mây xám,
mưa phun, một làn gió nhẹ.

• • • •
Tôi vỗ con khuyên ra về, con
khuyên nhớ đường đi nên nó dẫn
tôi về tới nhà quá tối mờ.

Mèn này có hồ.

oo

Sau hôm đó đến qua nửa tháng
vì phai để thời giờ suy nghĩ và tìm
tài liệu, tôi rủ anh em học sinh
Đệ Nhị, Đệ Nhất ở trường Khải
Định cùng đi học với tôi.

Tôi bảo là đi học địa lý thiên
nhiên độ vĩ ba chục anh thích đi.

Chúng tôi vừa đi vừa quan
sát các đồi, ở hai bên dọc
đường. Đá mài (grès) đất sét rắn
(schiste) đá voi già (calcaire primaire
phissé). Qua lang Khai Định,
tôi chỉ mấy ngọn đồi và tôi bảo
anh em học trò trèo lên đấy, nghỉ,
rồi về...

Trèo lên đồi, sau khi đi qua
khe, chúng tôi ngồi nghỉ chia nhau
thức ăn.

Tôi đã đánh dấu chỗ nhìn rồi.

Tôi đưa viễn kinh cho các anh
em nhìn và tôi bảo: « Lạ thật, có
cái gì đáng kia, ở giữa miền núi ».

Anh nói thế này, anh nói thế
nó.

— Một cái thành?

— Một cái mộ cổ?

— Sao lại có thành ở đây được?

— Sao lại có mộ ở đây được?

— Chúng ta xuống xem!

Tôi vội can thiệp:

— Các anh xuống thời xuống
tôi chờ ở đỉnh đồi này. Nhưng
nhìn kỹ phương hướng kéo mà
lạc.

Các anh em thanh niên chia
nhau từng lớp mà đi.

Tôi lấy viễn kinh theo dõi họ.

Mục đích của tôi là để cho họ
đi trước, để cho họ bám với nhau,
cùng họ được hưởng thủ trèo núi.

Rồi tôi và vài anh em đi theo
sau.

Tới nơi, tôi thấy các anh em,
kẻ ở chỗ này, người ở chỗ khác,
kẻ ở dưới đất, người ngồi trên
tường thành.

Lần trước tôi đi có một mình,
không leo được lên mặt thành.
Lần này, nhờ hai anh em còng kềnh
tôi lên được mặt thành và ngồi,
lấy viễn kinh nhìn kỹ.

Để cho các anh em bám tán lao
xao, rồi tôi lại nhớ hai anh em
cho tôi xuống đất.

Rồi chúng tôi nói chuyện.

Đại đê câu chuyện như thế này:
Tôi: Lạ nhỉ, tại sao miền núi
hoang vu như thế này là một cái
thành?

MỘT ANH: Thành này kiều lá,
có ba thành hình tròn om lây nhau.
Ba cửa mở theo một hướng.

TÔI: Sau cửa mở vào, có một
cái bia to. Bia dày bằng đá dày,
rắn lam. Anh nào khả chử Hán
thứ cổ đọc mà xem.

bài của
Cô Học Giả
NGUYỄN THIỆU LÂU

Mấy anh xúm xít lại đọc. Họ lấy khăn tay chùi bia. Họ chẳng đọc được chữ gì cả.

MỘT ANH : Bia này mòn

TÔI : Nhìn kỹ đi Bia này không có thể mòn được một cách nhanh chóng vì chất đá rất lam. Anh nhìn kỹ xem. Các chữ khắc sâu ở trong bia đã bị các nhát búa đập đi.

Vết các nhát búa đó hãy còn, tuy bia ở ngoài trời, chịu mưa chịu nắng không biết đã từ bao nhiêu năm rồi.

Dựa vào bia, nhìn vào giữa thành thứ ba, anh thấy một cái mộ to.

Mộ này xây bằng vôi mặt, còn ba thành đều xây bằng đá ong.

Mộ này phải là mộ của ông quan to, thuộc triều đại nào không biết.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kinh
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Dồi
dào khí lực (nguyên khí tạo hóa vũ
trụ), khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bắc bắc tiêm lỵ,
gốc tinh. Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— Bí Pháp già truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tô
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bồ sinh lực răng. Giả chua
rung răng. (Coi toe rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN). Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quận 12, Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mùi Tèo
Phú Lãm Cholon. Thuốc Cao 50\$.
Nước 35\$ sấp lén...

Các anh xem kỹ mờ đi.

Tôi cầm búa đậm chan chát vào
mộ. Búa chỉ bay ra mà thôi. (Nguyên
lý là đi học địa lý, bao giờ chúng tôi
cũng phải giữ một cái búa dài để
đập đá).

Tôi chỉ một lỗ hổng trong mộ.
Lỗ hổng này nhỏ. Vì bị đất chung
quanh dần dần lấp đi. Lỗ hổng này
đã phải to, đủ cho người chui vào,
và vào sâu, để đào, đào sâu.

Đào để làm gì ?

Phải chăng để lấy cưa trong áo
quan ?

Phải chăng để lấy xương ?

MỘT ANH : Chắc để lấy cưa.

TÔI : Các anh suy nghĩ đi.

Đã phải có một sự liên lạc giữa
cái bia bị búa đập chữ và cái hố đào
này. Đập bia để cho hậu thế
không đọc được.

MỘT ANH : Đây chắc là một ông
quan khi sống độc ác, có kẻ thù
kẻ này chờ sau khi ông ấy chết bèn
đập bia đào mộ.

TÔI : Gần Huế, ở các xã An
nhinh, Nguyệt Biểu, Kim Long có
biết bao nhiêu mộ to. Có mộ mà
bia bị chém xuống đất.

Nhưng chỉ thuộc về 2 kiểu. Một
kiểu thuộc về đời nhà Tây Sơn.
Một kiểu thuộc về đời nhà Nguyễn.

Đây là một mộ to, có ba thành
bằng đá ong bao bọc. Chung
quanh thành ngoài, như các anh
đã đứng trên mặt thành mà nhìn,
thì là các ngọn núi, chạy vòng
quanh với nhau, ôm lấy ba cái
thành, nghĩa là cai mộ ở giữa một
cái vùng uốn lồng chào vì chất
đá mềm đã bị suối đào (cuvette
dérosion).

Nói tóm lại, lối kiến trúc hùng
vĩ trong một khung cảnh đặc biệt
của thiên nhiên, cái bia chữ thật
to, bị đập và cái mộ bị đào, ba
chi tiết này khiến tôi nghĩ rằng
đây không là một ông quan
thường, dù là nhất phẩm
văn hay võ.

Các anh em suy nghĩ đi.

Một lúc lâu tôi mới trả lời : Đây
là Lăng Hoàng đế Quang Trung.

Chúng ta hôm nay đến cung
chiêm Lăng Ngài.

Bây giờ tôi nói các anh rõ. Tôi
tới đây một lần. Hôm nay tôi lại
đến các anh lại đây...

1. — Bí của Ngài đã bị Hoàng
đế Gi Long đập.

2. — Tấm của Ngài đã bị đào,
Hài cốt đem về cho vào một cái
chum, có xích xiềng, để ở dưới
khám đường ở Huế.

3. — Nhưng Ngọc Hán công
chúa, con gái vua Lê và Hoàng Hậu
hay qui phi của Hoàng đế Quang
Trung được tha tội chết và được
tuyển vào hầu hạ Hoàng Đế Gi
Long ở trong cung.

Các anh muốn biết công của
Hoàng Đế Quang Trung với dân
tộc nhà thế nào, sau này, các anh
học sẽ biết....

ooo

Trời đã tà,

Anh em chúng tôi đi hàng một
vạch lau mà về...

Thỉnh thoảng có anh quay lại,
đứng nhìn Lăng Ngài...

Chúng tôi im lặng mà về.

Sau cuộc cung chiêm lần thứ
hai này, cùng với anh em, tôi
không có dịp quay lại Lăng Ngài
nữa.

Các ảnh mà tôi chụp đã bị mất.
Vào năm 1952, tôi có dịp trở lại
Huế. Nhưng đã không có phương
tiện để lại cung chiêm Lăng Ngài.

Đây là một mộ to, có ba thành
bằng đá ong bao bọc. Chung
quanh thành ngoài, như các anh
đã đứng trên mặt thành mà nhìn,
thì là các ngọn núi, chạy vòng
quanh với nhau, ôm lấy ba cái
thành, nghĩa là cai mộ ở giữa một
cái vùng uốn lồng chào vì chất
đá mềm đã bị suối đào (cuvette
dérosion).

Chung quanh Lăng, chia toàn là
lau sậy, có gành hay nếu có cây
đại mọc thời cũng chỉ là mồi dây.

Oái oăm thay, ở gần chỗ tắm Ngài
bị đào, tôi có thấy một cái mộ
con, không có bia. Mộ này, tôi đã
hỏi ra, là mộ một thường dân ở
phía đấy, đem an táng để mong
được phước.

Trong mùa mưa, nước ở trên
núi đổ về phía sau lăng và chảy
vòng quanh. Đến phia cửa lăng
thời tự lại và chảy theo một cái
khe.

Nhà Nguyễn đã thu thập để
hủy tất cả sứ liệu về nhà Tây
Sơn, cũng như đã đập bia, đào mộ.

Bây giờ, chúng ta nhớ tới Lăng
Hoàng đế Quang Trung.



hoài

Viết một bài thơ buồn nữa đây,
Đêm đêm năm đêm đếm sao gầy,
Chao ôi ba chục năm trời nỗi
Mà vẫn còn mơ nguyệt mai Tây!
Từ thuở hai mươi lồng cú tưởn
Ngàn năm tay đẹp vẫn trong tay,
Gió đâu bỗng đổi chiều thay hướng,
Tình ở đâu mê, ở cuối mày!
Một giấc hoàng hoa chưa chín tinh,
Nửa ly hoan ngộ lẩy giờ say.

Lòng phen đắt lá thương thân thế,
Những trận cười như thoảng gió bay,
Khúc Phượng còn vang thề ước dối
Lời hoa dành bất ối ăn này,
Hoa tàn, ước hối, thề suông vậy,
Bóng dáng thuyền quyền vẫn nước mây.
Tuổi trẻ đã dành khờ khạo quá,
Ái tình đầu đến kẻ thơ ngây!

Thời hai mươi ấy xa lảng lắc,
Khói lửa còn cay đổi mắt cay.
Chạnh chút niềm riêng ai cần tí,
Thương mà không nắm trọn bàn tay.
Tóc ai xanh phủ cù lao gối,
Phấn bướm bay đầy giấc bướm bay.
Còn hỏi : — Quên em rồi chứ nhỉ?

— Quên rồi qua chén rượu không say,
Quên rồi qua lớp vàng son ấy,
Mỗi mắt thời gian khép lại ngay.
Tay ngọc nâng niu lầu ảo mộng,
Bao nhiêu người ngọc đã chuyền tay!

Dòng thơ lưu niệm dặm năm trước,
Tình cũ còn thơm hương liêu trai.
Lữ đạo tay không mơ nghiệp lớn,
Sứ kính qua một tiếng than dài!

Trường thành vạn dặm rêu xanh đá,
Thắng những ai mà bại những ai?
Đinh trường mít phen trời ngó lại,
Mùa gươm trên mồ kẻ anh tài!

Hơi ơi những chuyện ngàn xưa ấy
Chép miệng mà nghe thăm đắng cay!
Kỷ đệ long tuyển... v ngâm lạc giọng,
Mà non song vẫn khói mù bay.

Ai mài kiếm rì, ai nang chén?
Cứa sò chiều chiều mây trắng bay.

thêm buồn

Tôi sẽ chết dễ dàng hơn đã sống,
Mất không buồn vì nhầm đếm muôn thu.

thơ Tạ Ký

KHOI NGUYEN GIAI THI CA 70 CỦA TỔNG THỐNG

Con chim nào xanh, giấc mộng nào hư,
Lời bay bướm lặn dặn vào đĩ vắng,
Ba mươi đến khẽ ló tiền cơm tháng!
Cô mím cười, cô có biết gì đâu!
Tôi từng nghe chó sủa suốt đêm thâu,
Và chim hót suốt mùa đông lạnh lẽo.
Ôi con chim hồng tung bay lạc nẻo
Đường về trái tim hun hút thời gian.
Thuở xưa kia người ấy đẹp tuyệt trần,
Cao nguyên ngực, Thái bình dương mắt
biếc

Anh đào mồi, tóc trường giang quấn riết
Tháp da ngà thêm một bóng du lang.
Tôi tới bên ai lời nói ngập ngừng...

Óc đảo chập chờn giữa trưa sa mạc,
Gót ngọc quay đi, một người chết khát!
Thuở xưa kia thời mười tám hai mươi,
Cô chàng trai cười vẫn nở trên môi,
Tin tưởng lầm chuyền trên trời dời đất,
Nhân Ái, Công Bình, Yêu Dương, Bát
Khuất

Viết chữ hoa trong óc trẻ mười lăm!
Khi ba mươi biết được chuyện xưa lầm
Thì đau khổ đã hồn trên trán nhỏ,
Thì uất hận vạch trời nhưng chẳng tỏ,
Rồi cô đơn như một kẻ chăn cừu
Trên dãi cao nhìn tinh tú luân lưu.
Tôi hốt hoảng như một người phạm tội,
Tôi muốn chạy nhưng mà đường nghẽn
lối,

Chúa thì xa, Phật cao vút tung không,
Phật tại tâm nhưng tâm đã bệnh bỗng,
Tiếng chuông Chúa không ru hồn kẻ khổ
(Một chiếc linh hồn mang mang thiên
cõi)

Tôi tới bên em quỳ xuống nguyện cầu,
Em đẹp vò ván như hạt trân châu,
Ai yêu mến mà không hề nói quá!
Nhưng than ôi em không là tượng đài
Đôi thời gian nhìn kẻ thê nhân qua,
Tôi làm thơ để mang tiếng tài hoa,
Mà vẫn đợi chỉ là chau ngọc hào!
Thương vò ván tự mình gây gió bão,
Trách vu vơ mà chẳng trách mình ngu,
Tôi loạn ly khởi sự tự bao giờ!
Tôi sẽ chết vô duyên như đã sống,
Đặt nghĩa trang có chắc chỉ còn rộng,
Không biết năm đầu sẽ hướng phương
nào?

Nghĩ thêm buồn cho câu chuyện mai sau.

GIÓ BỤI LANG THANG

□ Ký sự tài liệu viết theo lời kể của người bác sĩ phẫu thuật Phan Khu II

KIM NHẬT



(Tiếp theo ĐT 186 67)

Cô ta lấy làm lạ, đôi mắt xoe tròn, ngơ ngác nhìn tôi.

— Ủa? Sao anh cười? Bộ tôi nói không phải sao? Rõ ràng là...

— Là gì? Mấy đồng chí H. 3 nói với cô vậy chứ gì!

Cô ta ngạc nhiên quá sức, nhìn tôi dăm dăm. Thấy vậy tôi nói tiếp giải thích cho cô ta biết về tôi:

— Tôi không phải thanh niên trốn quân dịch như mấy đồng chí ấy nói với cô đâu. Như vậy, người ta đã cố tình phẫu biến một cách có dụng ý, nhưng... thôi tôi cũng không cần tìm hiểu tại sao lại có sự cố tình lật lùng đó! Tôi không biết cô thuộc cảnh nào, cũng không biết cô bắt đầu theo cách mạng, công tác được bao lâu, nhưng tôi nghĩ chắc cũng mới đây thôi. Còn

tôi, tôi theo cách mạng ba năm rồi đó, cô à! Từ năm 1960, từ ngày tôi bắt đầu lên đại học y khoa. Bây giờ, tôi đã là sinh viên năm thứ ba chư đậu phải là công chức, thư ký hay y tá già làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy mà bị bắt quản dịch. Sinh viên đang học, luôn luôn được hoãn dịch mà. Còn cái chuyện đêm hôm qua xảy ra như thế nào để đến nỗi giờ này tôi ngồi với cô tại đây thì nó như thế này. Đêm qua, tôi đang trực tại bệnh viện Chợ Rẫy, tối 11 giờ đêm, một đồng chí trong tổ của tôi chạy đến hấp tấp bao cho tôi biết là đồng chí tổ trưởng của tôi, một sinh viên đại học sư phạm vừa bị mật vụ bắt hồi chiều hôm qua, và ở trên cho biết là cơ sở của tôi bị bắt rồn, phải trốn ngay tức khắc. Nếu không bị bắt hết cả chùm. Theo nguyên tắc tổ chức và sự liên hệ trách

nhiệm công tác trước đây, tôi đến Xóm Gà liên hệ với đơn vị của cô để thiếp bảo vệ an ninh cho tôi và đưa tôi ra chiến khu. Tôi đưa đến nhà ông già Tám ngủ nhô. Khi sau đó thiếp cô đã biết, chờ tôi là thanh niên trốn quân dịch hồi nào? Cơ sở của tôi bị bắt mai?

Cô ta buột miệng thốt lên:

— Trời đất! Vậy mà anh Tư hồi 12 giờ đêm rồi ảnh tới xe sinh tố của tôi bán ở chợ Tân Định, ảnh phô biến với tôi ảnh là thanh niên trốn quân dịch. Thấy ảnh có cảm tình với cách mạng nên ảnh giúp đỡ anh, giới thiệu ảnh vào chiến khu để phục vụ cách mạng. Anh bảo tôi khuya đến nhà ông Tám đã, ảnh đi và嗽 dạo tôi không được nói gì với ảnh hết, chỉ cần kiểm cho ảnh một cái xem cao su và một đôi dép là đủ. Anh có thể mặc gì, hỏi gì thiếp vào đến chiến khu này hay. Ở đó, tôi chức sẽ giải quyết. Còn những gì ảnh không thể mang theo được cứ bỏ ở nhà ông Tám, sang nay ảnh Tư, ảnh trại ở đâu thiếp mang đi. Phô biến sao, tôi hay vậy tôi có biết át giáp gì đâu!

— Vậy sao cô biết rõ tôi ở bệnh viện Chợ Rẫy, rồi cô còn cho biết là đêm hôm qua lính mật vụ tôi vây nhà thương kiếm tôi và bắt bả chủ nhà tôi ở trọ?

— Thị anh Tư ảnh phô biến với tôi như vậy.

— Phô biến hồi 12 giờ đêm?

Cô ta gật đầu. Vậy là tôi đã liều 12 giờ đêm qua, lúc ảnh ta đưa tôi đến nhà ông Tám, ảnh ta đi lùn xuống chợ Tân Định bảo cô này khuya đến dusk tôi vào chiến khu. Cái chuyện tôi trốn khỏi nhà thương và trở về nhà trọ lấy đồ đạc tản cư gấp rút ra sao, tôi đã thuật cho ảnh ta nghe nhờ đó ảnh ta dựng đứng lên anguồn tin có thật. Hình vây nhà thương, bắt bà chủ nhà để hù dọa, chộ tôi cho tôi «mất tinh thần» để ngoài ngoài nghe theo sự sắp xếp của ảnh ta? Chắc chắn là vậy.

Tôi nghe nóng bức hai lỗ tai, trống chửi g phải la lèn một tiếng thật to, sập cả trời, may rờ tôi mìn hả được phán nho. Người ta có thể đổi xú với tôi như vậy được sao?

Từ trước, từ ngày nghe tôi ta két nạp tôi vào tổ chức, hoạt động cho

Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Sinh viên Học Sinh Giải Phóng, người ta giải thích cho tôi biết rằng, chỉ hời sinh viên của tôi đồng đồng chí làm, nhưng vì hoạt động cơ sở ở nội thành, vẫn đề bị mật tổ chức là vẫn đề sinh tử, một mất một còn cho nên giải pháp áp dụng nguyên tắc tam tam chế, từng ô ba người sinh hoạt với nhau biết mặt nhau (thu). Tôi này không cần biết tổ khác. Việc tiếp xúc, liên lạc với bên trên chỉ có tổ trưởng mới được biết hạn chế đến mức nào đó. Mỗi khi tuyên truyền phát triển thêm một đoàn viên mới, tổ viên bao cáo tên tổ trưởng, tổ trưởng theo hệ thống dọc báo cáo lên trên, vẫn đề tổ chức kết nạp, phân phối v.v... sẽ do ở trên thu xếp, quyết định.

Tuy nhiên, nguyên tắc thi như thế, nhưng trong thực tế có tác, vẫn đề liên lạc, phối hợp qua nhiều công tác dù mìn dù không, tổ này với những tổ khác; cảnh này với cảnh khác vẫn biết mặt nhau khá nhiều, quen nhau từ lùm đùa làm sao có thể giữ nguyên tắc nỗi. Rồi những địa điểm liên lạc mỗi khi có báo động cấp bách cũng được phô biến v.v.. chính vì vậy mà khi hôm tôi đã đến Xóm Gà... Địa điểm này đâu phải chỉ riêng tổ của tôi biết...

Và tôi chợt phát giác ra rằng, dù cho chỉ có mỗi tổ của tôi biết đi nữa, thi nếu đồng chí tổ trưởng của tôi bị bắt. Tại sao chị Th. được ở trên cho biết cứ đến liên lạc với địa điểm cũ? Như vậy, trong khi các tổ viên chưa bị bắt, ông tổ trưởng của tôi bị khai thác chịu không nổi, dẫn mật vụ tôi địa điểm đó nằm chờ sẵn các tổ viên của mình đến... nộp hàng thì sao? Chắc lẽ ở trên người ta không nghĩ đến điều ấy hay sao?

Vô lý!.. Có thể lắm! Chắc gì Hả đã bị bắt? Nếu tổ trưởng của tôi bị bắt thì có bao giờ ở trên lại báo tin tôi chạy đến Xóm Gà, đèn nến mà Hả biết rành, biết nhiều hơn cả tôi. À! Vô lý!

Tôi ngay người ra và hoang mang không hiểu thực sự những gì đã xảy ra biến cố hùn này. Bây giờ tôi đã rời khỏi Saigon rồi, ra khỏi nếp sống quen thuộc thường ngày, tôi làm sao biết được cái gì đã xảy ra? Làm sao kiểm tra, xác định?

Thực tình, giờ phút này tôi không còn hiểu tôi ra làm sao nữa? Tôi phải làm gì đây? Trước mặt tôi là cô gái dẫu đường cung dang ngọt ngào, ngờ ngàng nhìn tôi. Cô ta nghĩ gì? Chắc tôi rất hối sự phẫn nộ, giận hờn, khịt hận vào cô ta? Dù sao, tôi còn đủ sáng suốt hiểu rằng, cô ta không biết gì hết, cô ta chỉ là người thừa hành, người dẫu đường theo lệnh của tổ chức, Cô ta chỉ là một cô bé mới lớn, đã biết gì!

Tự dung, tôi thở dài sờn sượt lắc đầu một mình rồi nhìn cô ta. Cô ta lo lắng bắng khoai ra mặt:

— Anh, gi vây anh?

— Cô lẽ tôi bị lừa! Cả cô cũng bị lừa!

Cô ta thay đổi thái độ:

— Anh nói gì em không hiểu gì hết trọn! Ai lừa anh? Lừa về chuyện gì? Còn em nữa, ai lừa em gì đâu?



— Thời, anh cũng đừng buồn. Chuyện dài còn cùi đó. Anh đừng giận gì em nghe.

— Không! Tôi không giận gì đâu.

Cô ta nhún miệng cười:

— Vậy anh từ sáng giờ... c... tưởng... Em cũng quên... em anh tên gì nữa. Còn em, em tên Mùi.

— Tôi là Định.

Mùi đứng dậy, đưa tay ngắt lấy một đợt tre ở cạnh thấp trước mặt vân vê:

— Nặng lên cao rồi. Mìn, kéo trẻ Hai, ba giờ chiều tối chồ, vừa nẹt, vừa đì sì, chịu không xiết!

— Giờ cô dẫu tôi iới đã d

— Tôi vẫn phòng của đơn vị

— Anh Tư khi hôm có dã đến nơi nói thế nào không?

— Không! Anh chỉ bảo đưa anh về đến văn phòng, báo cáo y lại những điều anh đã phô biến rồi văn phòng giải quyết.

Mùi phủ bụi ở nón, đội lên đầu từ từ bước đi. Tôi đánh phải mang cái xách cao su lên vai.

Vậy là rồi. Tôi dẫu bước lang thang vào đường gió bụi. Không còn quay lại được nữa.

Chén rượu đưa đời

Tôi lùi thủi theo Mùi, xuyên qua hết con đường mòn này đến con đường mòn khác dày những ruộng hoang, đất trống không người ở. Đến 12g trưa thi lại chui vào một vườn cao su cung hoang vu, ômoc dày. Tôi mệt tưởng chừng chẳng ra hơi. Áo tôi trơ rách rách, trán cũng chảy ròng ròng. Tôi chỉ còn đưa tay áo sơ mi lên chậm trán hòn hòn. Hai chân tôi, vì không quen đi bộ nên mỏi rung, giờ không muốn lên nữa.

Mùi cứ mãi khuyển khích tôi:

— Ráng lèi anh! Còn không xa nữa đâu. Ráng đi một chập nữa là tới chồ. Bây giờ đường đi toàn là vườn cao su mát lâm. Hết nắng rồi.

Nhưng khát nước quá cô. Làm sao minh kiềm trước uống, chứ tôi khát đến mờ cả mặt rồi.

— Chà! Ở đây chẳng có nhà ai! Anh chịu khó rằng, nhín chút nữa ►

tôi chờ thi thiếp gi. Gần đó họ có bán nước mía, nước đá. Có cả lava, nước ngọt nữa.

Tôi không nói gì. Tình thế nó thế, tôi không rán cũng không làm sao được. Nước mía, nước ngọt, nhất là nước đá thì tuyệt quá rồi. Nhưng đang khát cháy cõi, mồ hôi thế này tha đúng nhắc đến nó còn hơn. Nhắc đến chỉ tòm cho khát hơn thôi.

Đột nhiên, Mùi mừng rỡ, quay đầu lại cười với tôi :

— Kia ! May quá anh. Ở phía trước có mấy anh du kích đang nghỉ kia cà. Hinch như họ có một thùng thiếc nước để ở giữa đường. Minh xin họ uống mấy hộp đồ khát.

Tôi cũng mừng. Tự dung cơn khát nghe giảm xuống và chân nhẹ hơn, không còn nặng nề như

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giọng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bốn nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giọng họ. Cũng được kế
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sú Xờ (VN). Dồi
dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt
của giọng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tà
Quốc, Nhân Loại)

Nồi danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bồ sinh lục răng. Giả chua
lụng răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quęo (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lâm Cholon. Inho Cao 50s.
Nước 35% sấp lên...

trước. Tôi ngược mắt nhìn. Cách chúng tôi chừng hai trăm thước, có hơn chục người mặc đồ đen, đứng ngồi dài theo đường đi. Có một vật đèn đèn choá giữa lối mòn. Tôi không thể phân biệt vật đó là cái gì, nhưng Mùi đã đi quen con đường này hẳn. Mùi bảo đó là thùng thiếc đựng nước, chắc không sai đâu.

Mùi và tôi rảo bước. Gần tới nơi, quả đúng là thùng thiếc đựng nước cả đám du kích đông hơn chục người ấy đèn đồ đèn mắt, xoi mói tò mò nhìn chăm chú vào chúng tôi. Một vài người thì thao nói gì, tôi không nghe rõ,

Đến trước thùng nước, Mùi dừng lại, cúi xuống nhìn rồi lột nón cười toe với đám du kích :

— Mấy anh cho tụi ta xin vài
ca nước ! May gặp mấy anh không
thì tụi tôi chết khát rồi !

Người nào người nấy đầm đầm
nhìn khòng chớp vào Mùi và tôi,
khòng ai nhúc nhích, trả lời trả vỗn
gi cả. Tôi liếc mắt nhìn vào chiếc
thùng. Bên trong vào khoảng nửa
thùng nước. Trên mặt nước thả vài
nhau lá xanh uôi lèi bêu. Cố lẽ
người ta thả lá dè cho nước mát
khi xách đi không nổi song lật ra
ngoài chẳng ?

Bỗng trong đám có một thanh
niên ở trán, áo cột ở cổ, tay xách
cây súng trường dài xọp, dừng dậy
hát nằm nói chúng tôi :

— Hai người ở đâu đi đây ?
Mùi có vẻ nghịch ngợm :

— Xời ơi ! Người ta đi qua lại
đường này như corm bừa mà còn
hở. Làm như tụi «diệp» ở Saigon
vô khong bằng.

— Ai biết được ! Cỏ đi hoài
nhưng tụi tôi chưa gặp lần nào,
thấy lạ thi hỏi chờ.

Tôi nghe có tiếng xầm xì to nhỏ
lọt vào tai :

— Cái đám này chắc ở Xóm
Móng đây mà ! Dẫn dân thành vò
khan.

Cố lẽ Mùi khó chịu vì thái độ
khó chịu của «anh em ta» nên hơi
chưa giơ tay :

— Vậy thì biết rồi đó. Mấy anh
cho uống nhờ miếng nước được
chưa ?

Tay du kích đang đứng áo cột ở
cổ vẫn mặt lạnh như tiền :

— Nước còn ít quá. Cả hai chui
người, từ giờ đến chiều đâu đã
uống. Xin lỗi ! Chưa có uống được
Tụi tụi thiếu nước, giữa rừng xin
ai ?

Mùi quay ra sau, câu kinh nói
với tôi :

— Thôi, rảng chút đi anh !
Rảng về rồi mình mặc sáo uống.
Chẳng những không uống nước
giếng còn nước đá, nước mía nữa

Tay du kích cười khảy lún
giọng :

— Ô, thì nước mía, nước đá, lava
ve nữa chờ ! Đứng xổ lá, giờ giọng
cầu cao. Vàng đó ! Không cho, đi
đi !

Tôi thấy bất nhẫn và cũng muốn
nồi nóng. Chỉ vai hở nước, cổ g
đầu, khó dễ nhau chí. Đồng chí vui
nhau quá là kẻ thù không bằng.

Mùi đội nón lên đầu, híp tấp
bước tới, giận dữ. Một tràng cười
nổi lên. Tôi thở dài, liếc mắt nhìn
đề được hiểu thêm vài khuôn mặt.

Một câu hỏi dâm thẳng vào tôi:
— È, nhìn gì ta ? Từ hồi đó giờ,
chứa thấy súng hả ? Lạ làm hả ?

Và một câu khác tiếp theo:

— Cập giờ trang quá ! Dẫn này
coi bộ ở thành chơi bài dữ da !

— Ủ ! Cái tướng coi bộ kh
thương. Cách mạng cái mẹ gi !

Tôi nghe nhói lên ở ngực. Đầu
sao tôi cũng là 1 cán bộ cơ sở ho
đọng lâu nay, đóng góp công sức
vào cách mạng bằng cả tâm hồn
lý tưởng và sinh mạng của tôi để
nhận được những tình cảm dành
cho như thế nào sao ? Bằng như tôi
là kẻ mới bước chân theo cách
mạng vào chiến khu đi nữa, cũng
không có quyền nói trước mặt tôi
những lời khinh bạc, thất chính
sách như vậy được. Vậy ra, ở chiến
khu chính sách của Mặt Trận, sự
giáo dục của Đảng như thế này sao ?

Tôi tức và giận hết sức.
Nhưng phản ứng gì bây giờ ? Gây
gỗ với cái đám ấm ở du kích này
sao ? Vâng, bợn này no có làm àu
tả gì tôi thi... Rồi cũng huề ! Đánh
nhìn nhục...

Quả tình tôi thấy nhục và muộn
khóc. Tai tôi nghe như ù đi và
cam đau làm tôi sướng tới như một
kẽ khồng hồn,

nỗi nhớ đất đai

● sê quên không được những giọt
mồ hôi

chảy thành dòng theo qua
nhìn bơ vơ trời đi chầm chậm
đêm nhịp đều và tiếng hát vang vang
mỗi nụ cười trơ ra một ý nghĩa
ngày lầm lì với nhau

● đã ru trí nhớ phải ngủ dài lâu
ngậm viên sỏi vùi định trường
cho những vòng chạy có hàng ngang
hang đọc
chạy tung bừng

● vẫn về trên cánh tay sạm nắng
cóng cỏ tươi khu tiếp tân
đại chờ nhiêu không đến
hơi những ngày quên ta nước lũ

mưa thật mau làn tóc mỏng
sáng băng qua một đêm đã mất
thẩm thiết người tình chung thành
phố nhỏ
nhu mì trưa giấc ngủ lời tay

● sê quên không được tấm poncho
thật rộng

quấn tròn người nhịp nhàng
nhịp đến những cơn mưa và giấc
nắng
những cơn mưa màu lầm tình cờ
và giấc nắng băng hoàng ảo tưởng
những ngày nắng thật tươi

chói chang tình cảnh
lòng đùi làn da

● sê quên không được khâu
garant m1

ba viên đạn nạp cho từng thềm bắn
hành lang bia thăm thăm đời

người

cánh chim bay không mỏi dặm dài
quanh những đầu đạn chiếu sáng

nhin anh em rực lửa

● sê quên không được những bửa
cơm xếp thẳng hàng

đủ phần ăn và ngồi xuống lè làng

như nhai và nuốt

THƠ CHO NÀNG

anh đi tìm em chiều hôm nay
nghe tin trận bão đến đôi ngày
ta còn chút năng rơi trên lá
và còn chút mộng ở đầu tay
muốn ngủ bên màn có mắt em
nhìn anh, nghe nhịp rộn trong tim
muốn quay tay níu đôi vai trắng
và muôn cùng nhau tựa ngực mềm
chút nghĩa tin thành, chút viền vông
bên mình nệm ấm với chăn bông
nhưng nhìn ra phố, người qua lại
khô nhọc già nua thấy chợt buồn
anh lại lăn vào cuộc bán mua
quên triều thơ dội, mắt hồn mơ
nặng nề tay dếm tiền công nợ
sầu dẫu bên người những ý thơ
anh tìm em, em đã lấy chồng
vội vàng như sợ gió mùa đông
trên đường chai đá anh về lại
thấy nhớ thương dâng nát cõi lòng.

DUY LÝ CA

tôi muốn hưởng vài hơi thở gió
đông
đang cố bao học mặt trời tàn
và tự cõi lầm than vô cùng này
còn có gì để nói.

đi buôn nô lệ ư ?
đi vào sâu hải đảo mít mù ?
hay chết co trong lao tù cách mạng ?
cuộc đời cũng chỉ một phù du.
và cất tiếng la vỡ toang mắt đắt
và đâm cuồng như chiếc bóng quay

nhanh
rồi thế kỷ vẫn lùa qua trước mặt
như con tàu biển vô tình

một ngày mai làm con sâu trong
lòng đất
làm một vị thần giữa cánh rừng sao
làm một làn sương mỏng tanh như

gió
ta vẫn trầm hùng, không hỏi vì sao ?
ôm nỗi vô tình vô hình vô vọng
miệng im lìm như ánh thái dương
ta sẽ đốt cháy tan tành quả đât
chỉ muốn đời như bão chiến trường.

TÔ ĐÌNH SỰ

TIẾNG GÀ XUÂN

sương sa chiều xuống bầy giờ
sầu xưa nối một bến bờ tịch nhiên
giồng sông trôi nụ cười mềm
nhìn anh em rực lửa

nghe trong giồng tổ mẹ hiền, lời ru
nửa đời mái tóc vọng phu

chiến chinh gà ráo rát sầu u ân tình
quê người chợt thấy trăng lên

bình minh tiếng động gà quên gáy

dời.

Mở lịch coi ngày

Vào dịp Tết ta lại được thấy nghề bói toán ở nước ta rất vượng. Từ thiên tử đến chi ứ thứ dân, ai ai cũng coi việc bói toán làm gốc.

Thứ nhất là quảng đại quân chủng đi Lăng Ông xin xàm nướm nượp suối mây ngày Tết. Lịch sách tử vi của chiêm tinh gia Huỳnh Liên bán chạy hơn cả các bản thông điệp của Đức Giáo Hoàng.

Các hiệu buôn, các tòa báo, nơi nào cũng dở lịch Tam Tông Miếu ra coi ngày để mở cửa. Đó là lý do tại sao các báo đều phát hành số đầu xuân vào mồng 4 Tết. Báo nào lỡ ra trễ thì ngàn luân đến ngày 7 và 9 là những ngày tốt. Tuyệt nhiên không ai mở cửa hàng vào ngày mồng 5 là ngày Tuế phá, Nguyệt kỵ, Nguyệt sát và nhất là ngày sát chủ.

Tiếc thay chỉ có ông Nixon không chịu coi ngày tốt xấu cho an toàn, đem phóng chiếc phi thuyền Apollo 14 vào ngày mùng năm Tết. Bởi vậy theo một quan sát viên có thẩm quyền tại... Lăng Ông thì năm nay ông Nixon sẽ gặp rất nhiều điều xui xẻo.

Theo các nhà quan sát chính trị tại Lăng Ông thì việc bất hạnh đầu tiên của ông Nixon trong năm con heo này là ông sẽ không được ra ứng cử.

Quả nhiên, đúng như lời tiên đoán của các quan sát viên nói trên, sang năm 1972 Mỹ mới tổ chức bầu cử Tổng Thống.

Hậu quả của chuyện xui xẻo trên là trong năm nay Nixon sẽ không nhận được một bản kiến nghị nào của dân chúng Mỹ để thỉnh cầu ông tái ứng cử. Như vậy chứng tỏ ông đã bị «đa số thẩm lặng» bỏ rơi, còn thiểu số ôn ào thì đả đảo. Sự nghiệp chính trị năm con Heo của ông Nixon sẽ lờ dở chỉ vì không chịu coi lịch Tam Tông Miếu.

Không bằng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, mới trong dịp xuất hành đầu năm đã được toàn quân toàn dân thỉnh cầu ra tái ứng cử nhiệm kỳ 1971-1975. Đại diện cho toàn dân là ông chủ tịch hội đồng tỉnh Kontum. Ông Hội Đồng tha thiết yêu cầu Tổng Thống đảm đương trách nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa cho con dân được nhờ. Nên nhớ rằng tỉnh Kontum đa số dân chúng là đồng bào Thượng, Việt Nam mới, tốt lắm. Trong cuộc bầu cử Thượng Nghị Viện năm 1970, tại tỉnh nhà, các liên danh được nhà nước ủng hộ đều lấn lướt về nhất, nhì, ba. Lập trường của người Việt nam mới tốt lắm, tốt lắm.

Còn đại diện cho toàn quân là chuẩn tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh sư đoàn 2BB. Chuẩn tướng Toàn còn có biệt danh do báo chí suy tôn là chuẩn tướng Quế, lấy ở diền tích trên mặt trăng có cây quế lớn, kêu là Cung Quế. Năm ngoái đại tá Toàn vinh Thăng chuẩn tướng cũng là năm loài người đặt chân lên mặt trăng. Vì vậy dân chúng lấy sự tích đó đặt mỹ danh cho ngài. Tướng Quế đã bầy tỏ ý kiến thỉnh cầu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vì quyền lợi đất nước sẽ ra ứng cử thêm một kỳ nữa.

Ông Đạo Cẩy hoàn toàn ủng hộ lời thỉnh cầu

ÔNG ĐẠO CẨY



định mới này dựa vào dòng vận chuyển của trời đất, hội tụ khí âm dương, căn cứ trên nhật nguyệt tinh tương xung tương khắc, nói tóm lại, là dựa trên lịch Tam tông Miếu.

Vì ngày thứ hai, mồng sáu Tết là ngày Đinh Ty, hành Thổ, sao Nguy, Yêm Đồi, Tứ phế, Trung Nhựt. Tóm lại ngày đó không lấy chi làm tốt lâm. Trái lại ngày thứ bảy mồng bốn là một ngày quá tốt, đó là ngày Ất MẸO, hành THỦY, sao NỮ, theo lịch Tam Tông Miếu thì ngày đó nên Cung Tế, Cầu Phước, Nộp Đơn, Nhóm BẠN, Đinh Hồn, Cười Gả, Thủu nhận người làm, Dụng Cột, Mở Cửa Hàng, Chăn Nuôi và... Chôn Cất.

Nhờ có quyết định anh minh sáng suốt nên chính phủ đã ra lệnh mở cửa công sở vào sáng thứ bảy mồng 4 Tết. Các sở mở cửa ra, chỉ kịp để cho công chức họp nhau chúc tụng các xếp, nghe đọc thông điệp của Người, thiết bàn thờ cúng cấp thờ thần và thần tài, xong đâu đó thì các nữ công chức ngồi dũa móng tay, các nam công chức ngồi gọt bút chì.

Tuy sáng thứ bảy đó, công chức không làm chi nhưng hiệu năng của guồng máy nhà nước già tăng hàng trăm, bằng ngàn năm ngoài, chỉ vì đã mở cửa hàng đúng ngày đúng tháng.

Riêng tại bộ Tài Chính, ngày hôm đó chính ông Tổng trưởng Tài Chính đã đích thân mang nộp bảng kiêm kê thuế vụ của ông để lấy hén. Thứ nhất là cầu mong cho bộ ông năm nay sẽ thâu được đủ 5 triệu bảng kiêm kê thuế vụ của toàn dân, thứ hai là để trừ tà cái bùa mà ông nghị sĩ Vũ Văn Mẫu đã đeo yểm trước cửa sở thuế.

Tóm lại, nhờ có quyết định mở cửa hàng trùng ngày mà năm nay nhà nước làm việc chỉ cũng suông sẻ, bao cử thành công vĩ đại.

Tiên tri

Theo gương các quan sát viên chính trị tại Lăng Ông. Ông Đạo Cẩy cũng mở cửa hàng bằng vải lót tiên tri vận hạn đầu năm.

Trước hết là một lời tiên tri ăn chắc. Năm nay ông Nguyễn Văn Thiệu sẽ ra ứng cử Tổng thống và chắc chắn ông sẽ không đứng chung liên danh với bà Nguyễn Văn Thiệu. Gần đây nhân thấy bà Thiệu hay làm công tác xã hội, một số chính khách Phi luật Tân vội đưa ra lời dự đoán rằng bà sẽ ra ứng cử với ông. Đó là một lời dự đoán vô căn cứ.

Nhưng có thể bà Nguyễn cao Kỳ sẽ ra ứng cử vì năm nay tuổi bà có Nguyệt đức, Hồng loan thủ mạng, Thiên hỷ chính chiếu, Thái dương, Phước tinh triều cung. Nếu bà Nguyễn cao Kỳ ra ứng cử thì người đứng liên danh với bà sẽ là bà Nguyễn Văn Thiệu.

Nhưng vì có Tiêu hao, Tử phù đồng cung, Quả tú hàn trì xâm phạm nên liên danh bà Nguyễn cao Kỳ, bà Nguyễn Văn Thiệu sẽ bị thất cử sát nút sau liên danh ông Thiệu, ông Kỳ.

Theo kết quả cuộc cầu cơ đầu năm của ông Đạo Cẩy được tiên ông Nguyễn Khuyến giảng cơ bút cho biết mệnh trời đã an bài thi năm con heo

trước ta sẽ có một nhà lãnh đạo lâu năm mập mạp, phuơng phi tốt tướng. Cụ Tam Nguyên Yên Đỗ giáng cơ bút cho một câu là : « thủ lợn nhìn lâu trơ cả mắt ». Hiện nay ông Đạo Cẩy chưa đoán được vị lãnh đạo ngồi lâu nhìn trơ cả mắt đó là ai.

Ông Đạo Cẩy cũng tiên tri thêm rằng năm nay ông Đạo Dừa sẽ ra ứng cử Tổng Thống. Cậu Hai Đạo Dừa là vua Minh Mạng tái sinh sẽ ra chung một liên danh với một vị nữ lưu. Vì nữ phó Tổng Thống đó là ai hiện nay chưa biết, nhưng nếu không phải bà nghị sĩ Phao thị Nguyệt Minh thì có thể là nữ dân biểu Trần Kim Thoa. Liên danh của cậu Hai Đạo Dừa sẽ về thứ ba.

Mặt khác, vì có sao Tuế phá Đại hao thủ mang lại thêm Thái Tuế, Kiếm phong tương xán cho nên năm nay có thể đại tướng Dương Văn Minh sẽ không ra ứng cử. Ở tam phuơng của Đại tướng Minh có điều khách và thiên cầu giao công, toàn là hung tinh rất xấu, nếu không thiếu giấy chứng chỉ hợp lệ quân địch thi cũng thiếu giấy chứng nhận cư trú.

Tuy có Dịch mã đồng cung hóa giải được phần nào nhưng cũng không giải trừ được hết. Vì vậy nếu có chạy được đủ giấy tờ thì Đại tướng Minh có thể vẫn nộp đơn trễ hạn 3 phút.

Cầu chúc Tết

Tết năm nay có một ông Tường nhận được lời chúc Tết là đôi câu đối nguyên văn như sau :

Ngũ Phúc Tam Đa
Cửu Trùng Bát Nhã.

Tường quân rất lấy làm hoan hỷ nhưng chưa hiểu rõ câu đối có ý nghĩa như thế nào.

Ngày mồng một các thuộc hạ vào chầu đều tẩm tắc ngợi khen là câu đối gồm đủ cả phuoc lộc tho, phú quý khang minh, lại có ý nghĩa là ơn cửu trùng của đức vua vẫn soi sáng đến tận nơi. Tường quân hả dạ lắm.

Mãi cho đến ngày mồng năm Tết, mới có người đến mách tướng quân câu chuyện cũ. Truyền kẽ rằng :

Thời Pháp thuộc, ở Chợ Lớn có một người họ Đỗ nhờ có công với nhà nước Đại Pháp nên được phong lên đến hàng Tổng đốc. Họ Đỗ lấy làm hân hạnh có đủ quyền cao chức trọng, giàu sang tột đỉnh nên ra một câu đối nôm nǎng :

«Trong Chợ Lớn có nhà họ Đỗ, Đỗ một nhà ngũ phúc tam đa».

Câu đối đó đem trưng ra ngoài cửa thách thiền hạ đổi lại được.

Sau có một nhà nho dòng dõi Học Lạc mới viết một câu đối lại rằng :

«Cù lao Rồng có lũ thằng phung, phung một đồng cùu trùng bát nhã».

Đỗ tướng quân mặc cõi quá phải giựt cả 2 câu đối vứt đi.

Cù lao Rồng là nơi nhốt người phung (cùi). Còn người phung họ phun ra (viết sai chép tả là phung ra) một đồng cái gì như đồng con trùng (con giun) thì chắc là khó ngửi lắm.

Nến



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

Hồi nay Trung tá Hồ hình như bức minh chuyện gì nên ông ta nô súng phải khêng ?

Người lính già gật đầu :

Dạ thưa vâng, chính Trung tá Hồ nô súng, tôi nghe mấy người anh em nói bởi tại ông say rượu nên nô súng, Nhưng thưa cô hỏi chuyện ấy làm chi ?

Thanh Loan không trả lời câu hỏi của ông ta, nàng tiếp :

Tôi nghĩ rằng ông Trung tá không phải chỉ say rượu mới nô súng, ông có chuyện chỉ buồn bức...

Người lính già dẽ dại :

Thưa cô cứ nghĩ như vậy chớ, khi người ta say rượu người ta có thể làm tất cả mọi chuyện, chuyện nô súng là chuyện thường, rất thường mà cô.

Người lính già nói thêm :

Cô không thường thấy những người say rượu còn có khi giết người nữa sao ?

Thanh Loan vẫn băn khoăn :

Tôi nghĩ rằng Trung tá Hồ không phải là người như vậy, hồi nay tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này nghĩ lại tôi thấy mình có vẻ hấp tấp khi nghĩ Trung tá Hồ là một người bê bối,

thần phản tôi, tôi còn cả một gia đình đang trông chờ ở tôi, tôi không thể...

Thanh Loan nhìn thẳng vào mặt người lính già :

Ông e ngại gì, nói chuyện về ông Trung tá Hồ là một sự nguy hiểm hay sao ?

Thưa cô tôi...

Đúng là một sự nguy hiểm cho ông phải không, tôi biết, nhưng tôi nghĩ đến ông Trung tá Hồ, không thể để cho một người như thế chịu sự bắt công, nếu cần tôi sẽ nói với ba tôi...

Thưa cô tôi không có ý kiến về chuyện đó,

Hai người đang nói chuyện với nhau bỗng Thanh Loan nghe tiếng chân ai bước trên sỏi, nàng nhìn về phía có tiếng động, bà Tư lệnh đi tới, người lính già vội đứng nghiêm chào. Bà Tư lệnh nói với con gái :

Khuya rồi sao con không đi ngủ ?

Dạ trăng đẹp quá nên con ra vườn ngồi chơi một chút.

Bà Tư lệnh nhìn người lính già nghiêm mặt :

Còn anh, tại sao không lo canh gác lại tôi đây nói chuyện.

Người lính già vẫn đứng nghiêm :

Thưa bà Tư lệnh tôi canh gác ở đây.

Giọng bà Tư lệnh trở nên hách dịch :

Lần sau gác không được bê bối như thế. Thanh Loan vội đứng dậy :

Thưa má bác đây là ba của một người bạn cùng lớp con...

Bà Tư lệnh nhìn người lính già có vẻ an lòng, nhưng bà vẫn không tin rằng một người lính có con theo học «khá» như vậy, bà nhìn từ đầu đến chân người lính già :

Anh về chỗ gác nghe chưa, tôi sẽ nói chuyện sau với anh, sáng ngày mai anh tới trình diện tôi.

Người lính già nhẫn nhục :

Xin tuân lệnh bà trung tướng.

Bà tư lệnh vẫn ngọt ngào với con gái chồng.

Thôi khuya rồi con, con vòi đi ngủ, sương xuống con lại bình bã giờ...

Thanh Loan đành theo bà mẹ ghé vào nhà Nàng vừa đi vừa hỏi bà tư lệnh :

Sao má thức khuya vậy ?

Má thấy khó ngủ quá.

Bỗng có tiếng đạn rít lên trên bầu trời, rồi tiếng nổ long trời lở đất, tiếng nổ rung chuyển đầy Thanh Loan và bà tư lệnh ngã nhào xuống thềm nhà. Bà tư lệnh hét lên :

Pháo kích.

Những tiếng nổ liên tiếp rít lên, tiếng la hét của lính tráng, tiếng còi báo động đâu đó, tiếng đại bác phản pháo từ bộ tư lệnh bắn đi. Bà Tư lệnh nằm nấp bên cạnh Thanh Loan run lên như cầy sấy :

— Mèn đéc ơi, bọn !

Pháo kích dứt, Thanh Loan nhìn thấy lửa cháy đỏ cháy phía ngoài bộ tư lệnh, bà Loan chạy vào nhà, tiếng Trung oang quát tháo các sĩ quan cấp cao, quan tham mưu đứng trước mặt ông trai, hành quân đang trình bày, Trung tướng tư lệnh ra lệnh :

— Phóng ngay một cuộc hành quân truy kích địch, các anh thật không được việc gì hết...

Thanh Loan nghe tiếng máy bay trực thăng cất cánh, tiếng ồn ào la ó khắp nơi. Nàng đã từn quen với không khí này, bà Tư lệnh vẫn còn run rẩy, bà chặn tay lên ngực :

— Mèn ơi chúng làm mất hồn mắt via.

Thanh Loan nhìn qua cửa sổ nàng vẫn thấy lửa cháy rực phía ngoài. Ông trung tướng có vẻ bận rộn, sĩ quan có phần sợ chạy ra chạy vào báo cáo. Thanh Loan nghe rõ tiếng nói của một sĩ quan nào đó nói với trung tướng tư lệnh ở nhà ngoài :

— Thưa mệt quả hỏa tiễn của địch trúng trại sĩ quan độc thân.

Trung tướng tư lệnh hỏi :

— Có ai việc gì không ?

— Thưa chưa được biết kết quả...

Trung tướng tư lệnh vội chạy vào trong nhà mặc áo, ông đi qua chỗ Thanh Loan đứng, nàng níu lấy tay cha :

— Ba, ba cho con đi coi...

Trung tướng tư lệnh gắt lên :

— Sung sướng gì mà đi coi, ở nhà !

Thanh Loan bỗng thấy lo lắng, nàng lo lắng cho Trung tá Hồ, không biết tại sao nàng lại lo lắng cho ông ta, hỏa tiễn rơi trúng khu si quan độc thân tức là nơi Trung tá Hồ cư ngụ.

Giọng bà tư lệnh vẫn không được bình tĩnh :

— Ông phải là mấy thằng sĩ quan hành quân, chúng nó làm ăn bê bối đê «vixi» pháo kích vào đây, mèn ơi tôi hết cả hồn via.

Trung tướng tư lệnh đã bận xong quần áo trận, ông đi ra ngoài, Thanh Loan nhất định đi theo ông :

— Ba cho con đi với ba, con có mấy người bạn ở ngoài thành không biết nhà cửa của họ ra sao ?

Trung tướng tư lệnh ngăn ngại một lát :

— Thời được, đi với ba, nhưng không có gì đâu con, chúng nó chỉ pháo kích trộm được hai ba quả thôi mà.

Thanh Loan theo cha ra xe Jeep, chiếc xe Trung tướng tư lệnh có một xe quân cảnh hộ tống chạy bay ra ngoài thành. Linh vồ trang túa ra đầy đường, chiếc xe chạy qua một vài vùng bị cháy, người sĩ quan ngồi bên cạnh Trung tướng tư lệnh nói :

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

BÁO XUÂN TÂN HỢI : GÁI, HEO VÀ TIỀN

Hiện tượng báo Xuân là hiện tượng đặc biệt của các nước ăn Tết theo Âm lịch. Tại các quốc gia Âu Mỹ không bao giờ người ta thấy có một tờ báo Xuân nào. Riêng tại xứ Giao Chỉ này, các nhà phát hành sách báo đều đóng cửa trong những ngày Tết vì vậy tất cả các nhật báo, tuần báo, tạp chí, tập san cũng đều phải nghỉ và phải ra một số báo đặc biệt gọi là báo Xuân để bù lại. Do đó, không ai nhớ rõ từ thời nào, cứ mỗi khi năm hết, Tết đến là tại các sạp báo lại phái phói bay mọi thứ hình ảnh của các mầu của các tờ báo Xuân. Có một điều đặc biệt là tuy được gọi là báo Xuân, nhưng các loại báo này đều xuất hiện vào mùa đông, mùa của năm cùng, tháng tận và đến khi Xuân về thì chúng đã được tre em xé tan ra từng mảnh để dùng vào nhiều việc lợi ích khác nhau.

Năm nay các báo cũng đua nhau ra số đặc biệt. Đọc hết tất cả các báo thì có lẽ phải hết.., một năm vì vậy chúng tôi chỉ xin điểm mặt những tờ báo đáng gọi là tiêu biểu cho một khuynh hướng nào đó trong làng báo.

ĐƯỚC NHÀ NAM : BÁO TIỀN

Khỏi cần giới thiệu quảng cáo cứ nhìn bìa in hình những tờ giấy bạc như tờ Bộ Lư, tờ con rồng vàng người ta cũng biết ngay Xuân Tân Hợi Đuốc Nhà Nam là một tập báo chỉ nói về Tiền và... Tiền. Lý do tại sao báo xuân mà chỉ nói về tiền thì ta hãy nghe ông Trần Văn Quốc giải bày: «Đuốc Nhà Nam năm nay đến giữa mùa xuân mà nền kinh tế, tài chính bị bao phủ những đám mây mù ám đậm, lẩn lộn khói lửa chiến tranh, một mùa xuân mà tất cả mọi người đều lo âu: giàu lo thuế, nghèo lo tiền, vì vậy Xuân ĐNHN chỉ nói về tiền». Mà quả thật, giờ tờ báo ra không hề thấy bóng hình người đẹp, chỉ toàn các loại

tiền, một đồng, mười đồng, 2 chục cho tới năm trăm, tiền Giao Chỉ tiền Đông Dương tiền Cờ Hoa v.v.. chắc là 2 ông già Trần Văn Quốc và Nam Định chưa được uống Sâm cao ly của cụ Chủ tịch Nhà Hát Tây cho nên 2 ông không thích người đẹp mà chỉ thích đếm, đếm ngón tay trong túi quần mãi cứng chán, 2 ông bèn xoay qua đếm tiền. Bài vở cũng vậy, nào là lịch sử Tiền tệ, Tiền tệ qua các Triều đại, nào là Thuế, Lạm phát Ngân Hàng v.v... Tất cả các khía cạnh của đồng tiền đều được trình bày một cách bi quan. Nhất là bài: «1971 Đồng bạc Việt Nam đi về đâu?» Ông Nam Định đã căn cứ vào sự dự đoán của Tạp chí Far Eastern Economic Review đã quả quyết rằng trong năm 1971 này, dưới áp lực của «đồng minh» Hoa Kỳ, chính phủ VNCH sẽ phải phá giá đồng bạc.

Không biết đọc hết loạt bài sưu khảo của tập Xuân ĐNN này độc giả có đồng ý với những nhận xét của tác giả không và có thể tin những lý luận ở trong đó đến mức độ nào? Nhưng có một điều chắc chắn là ai đã đọc hết tập báo này rồi thì không thể ăn một cái Tết ngon lành được. Nghĩa là đây là một tờ báo Xuân mà không Xuân chút nào! Tuy nhiên nhờ có sáng kiến đưa ra một thể tài mới hợp với tâm lý quần chúng nên được in hơ số báo hàng ngày mà Xuân ĐNN vẫn bán hết sạch.

BÁO XUÂN CỔ ĐIỂN : GÁI

Hai tờ Công Luận và Thách Đố tuy không cùng chung lập trường nhưng cho ra 2 tờ báo Xuân giống nhau, báo Xuân theo lối... cổ điển. Nghĩa là ngoài bìa thì toàn là hình người đẹp. Năm nay «một» người đẹp cầm chim... hòa bình đã xưa rồi, năm nay là năm của Sexploitation cho nên người đẹp tha hồ khoe dùi, khoe ngực trên bìa báo. Bài vở bên trong cũng là những loại bài có từ thời xưa thời xưa như «Tổng kết một năm qua», «Những biến cố quan trọng trong năm 1970» và Tử

Vi độc giả 1971. Riêng mục Tử Vi này cũng đủ hấp dẫn rồi, vì ngoại trừ kẻ thuộc con giáp thứ 13 thì không kè, mọi người bình thường khác đọc số Tử vi của mình trong Xuân Công Luận và Thách Đố đều thấy số mình tốt quá, đòi sấp lên hương rồi: Thi dụ: Tuổi Canh Thìn 32 tuổi, nữ mạng: nếu chưa lập gia đình thì năm nay sẽ gặp ý trung nhân v.v...

Tuy nhiên 2 tờ Công Luận và Thách Đố chỉ giống nhau tới đây thôi, vì Công Luận thiên về chính trị nên nói về việc sử dụng... cả heo trong chiến tranh, việc tuyên dương những công trình vĩ đại của người anh em Cù Sầm tại VNCH. Còn tờ Thách Đồ thì sắc mè.., 6 câu với những bài và hình ảnh của Dạ Lý Hương, Hương Mùa Thu v.v... Có người cho rằng 2 tờ Xuân cổ điển này dùng để đọc trong khi làm công việc... dẹt tú khoái. Đúng lắm, đúng lắm!

XUÂN CON HEO

Tờ Con Ong vẫn tự nhận là vua nham nhở. Số Xuân Tân Hợi này cũng vẫn mang sắc thái cổ điển. Ngoài tấm hình vẽ một bầy heo mẹ, heo con ở ngoài bìa, những bài và bên trong đều xoay quanh chủ đề chó và heo như: Mười hai chuyện chó chết. Đoán mộng năm Con Heo. Chào mừng ông Hợi, Người nuôi heo Heo nuôi người, Việc khai thác khía cạnh con heo trong điện ảnh Hoa Kỳ. Rất ít bài không đề cập đến con heo như bài Cà Kê Dê Ngõng của Dê Húc Càn. Trong bài này tác giả nói lên cái vô vị của những tờ báo Xuân. Ngay đầu bài anh đã viết «Khi viết một bài cho cuối năm óc tôi thật trống rỗng, thật vắng tư tưởng. Nhà văn Thanh Nam đã nói với chúng tôi: Không có bài nào mà chúng mình viết vô vị như những bài cuối năm viết cho báo Xuân». Tuy nhiên, sau khi thử nhận như vậy rồi, Dê Húc Càn vẫn viết được một bài dài. Thật là đúng với cái tựa: Cà kê dê ngõng. Nói lên những cái túi nhục bạo béo của những kẻ trong làng, anh đã dẫn chứng cả câu nói

của Mạnh Tử ra để ví kí giả như những người đi tìm minh chủ thời xưa, vì viết báo mà gặp chủ báo song phẳng là may mắn lắm, nếu không, gặp phải một ông hay quên trả tiền nhuận bút hoặc đăng bài minh mà tên tác giả là người khác thì cũng ráng mà chịu. Báo bán chạy hay bán ít, kí giả cũng vẫn có thể bị «phút à la pooc» bắt cứ lúc nào, chẳng khác gì những ông Giáo sư trưởng tu.

Người ta thích đọc Con Ong phần nhiều không phải vì lập trường chửi tào loan, chửi bát cứ ai của tờ báo này, nhưng người ta đọc Con Ong để giải sầu, để phải cười lên hình hích vì lối chơi chữ như danh từ Phong Trào Phụ Nữ Đòi Quyền Sông được đổi lại là Phong Trào Phụ Nữ Đòi Quyền... Sướng.

Đề kết luận, Xuân Con Ong Tân Hợi đúng là một tờ báo Xuân heo 100%.

XUÂN TẠP CHÍ

Hai tạp chí Văn và Thủ Tư, mặc dù có nội dung khác hẳn nhau, lại cùng ra một số Xuân rất ít «chất xuân».

Tạp chí Văn thì đúng như cái tên của nó, là một tập truyện dài, truyện ngắn và thơ. Trong đó chỉ có một vài bài có chủ đề xuân như Xuân Đầu Điện, Tùy Bút Đầu Xuân, Hoa Tết. Những bài khác có dù moi dề thi, nhiều bài lại có nội dung không hợp với ngày Tết chút nào như Tiếng Đồng Trong Phòng khách, Chủ Tiệm Cam Đồ, Đồng Sông Chết. Đọc những bài này độc giả sẽ được nghe nói về tâm sự một người đàn bà bị bệnh ung thư, nói tuyệt vọng của một người lính có vợ sắp chết, lời nguyện của một cô gái Chàm bị hép đâm v.v... Toàn là những chuyện mà người ta không dám nghĩ tới trong ngày đầu năm, Cầm tờ «Văn» xuân người ta chỉ thấy tính chất xuân ở ngoài bìa. Nền tảng ánh cảnh hoa dìu độc giả sẽ tự nhủ: «À! Số này là xuân đây mà!»

Tạp chí Thủ Tư thì có chủ đề giống như tờ Playboy ở Hoa Kỳ nghĩa là khai thác các khía cạnh của tình dục. Số xuân của tạp chí này cũng không đi ra ngoài chủ đề trên với những bài: Yêu Mướn, Những Điều Nên Biết Trong Phòng Ngủ, Bộ Ngực Đàn



NHẠC

Nước mắm trong một bản nhạc Mỹ

Chiều mừng ba Tết Tân Hợi, anh Phạm Duy và hai người bạn Hoa Kỳ bắt ngồi tới họp mặt cùng các thân hữu trên căn gác xinh xắn của thi sĩ kiêm họa sĩ Nguyễn Ngọc Thạch (tức My Son).

Để góp vui với anh em, một trong hai người bạn ngoại quốc: ông Dolf Drogue, 42 tuổi, trình bày vài bản nhạc của ông, nổi nhất là bài ca «Nước Mắm».

« Fewented fish, is quite a dish Squeezed into a sauce, it'll make you wish... »

Bài hát hài hước này có mục đích giới thiệu với người Mỹ thứ nước chấm quốc hồn quốc túy của VN, nhất là cái mùi đặc biệt của «hỗn nước mắm mới khui khắp xóm đều ngửi thấy». Ông Drogue hy vọng nếu VN xuất cảng nước mắm sang Mỹ thì nạn khói khí nhiễm độc ở Hoa Kỳ sẽ giảm bớt. Dolf Drogue và người bạn đồng hành Donald Brewster, là hai nhân viên trong tòa Bạch Ốc trong «ban Việt Nam Sự Vụ» đã từ 10 năm nay. Họ đã sang làm việc ở Cần Thơ, Phong Dinh, Saigon, nhiều lần và ít lâu nay, mỗi năm họ đều sang VN quan sát thêm vài tuần lễ. Công việc của họ là tìm hiểu về phong hóa, tập tục và nhất là con người VN. Nhạc sĩ Drogue bày tỏ: «Hoa Kỳ và VN chiến đấu cạnh nhau, mà không hiểu nhau, thì thực đáng buồn! Người Mỹ, khi nghe nói đến VN, họ chỉ biết có tiếng «war», «war», «only war» (chiến tranh, chiến tranh, chỉ có chiến tranh)

— Thì cũng như phần đông dân chúng tôi, chỉ biết nước Mỹ qua các chú G.I ba gai hồn xược! »

Hai ông Drogue và Brewster thường đi nói chuyện về VN cùng các nhóm tư nhân Mỹ, phần lớn là các sinh viên học sinh ở nhiều tiểu bang khác nhau. Trong những buổi truyện trò bán chính thức như vậy, người Mỹ tham dự thường tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nghe nói tới những phong tục, tập quán và nhất là lịch sử vài ngàn năm của dân Việt. Từ

trước, họ chỉ biết qua báo chí, truyền thanh và truyền hình, những hình ảnh máu lửa của chiến tranh và nạn tham nhũng, kỳ thị Nam, Bắc. Dân Mỹ còn không biết Hồ chí Minh là đảng viên Cộng sản nữa là !

Đề hấp dẫn thính giả và để họ dễ nhớ hơn, hai ông Droege và Brewster thường hát xen vào chương trình nói chuyện vài bản nhạc làm theo thể điệu dân ca Hoa Kỳ. Ngoài bản « Nước Mắm », ông Droege còn cho chúng tôi thưởng thức bản « Việt Nam, land of the dragon by the sea » (VN, đất rồng biển cả), trong đó nhắc lại các giai đoạn lịch sử của nước ta từ hơn hai ngàn năm nay. Ông Droege khiêm tốn cho PV báo Đời biết rằng ông tự học nhạc, và chỉ biết đàn « guitare » chút ít, nhưng ông rất thích nghiên cứu loại nhạc cổ truyền của các nước. Trước khi nghiên cứu về VN, ông đã tìm hiểu về âm nhạc nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Mã Lai v.v...

« Và khi làm về Việt Nam, thì tôi đã làm liên tục cả 10 năm nay rồi. Ông bạn Brewster của tôi, có vợ là người Huế: cả hai chúng tôi đều coi VN như quê hương thứ hai của mình » — Vốn làm nhạc sĩ, nhưng ngôn ngữ vẫn là ngôn ngữ ngoại giao.

(HẠ QUYÊN)

Tình ca Ngô Thụy Miên

Một bản tình ca hay không phải là một bản nhạc nói nhiều đến chữ yêu. Một bản tình ca hay là một bản nhạc làm xao xuyến lòng người. Với mười sáu bản tình ca sáng tác rải rác trong nhiều năm qua, Ngô Thụy Miên đã thành công trong việc biến những xúc động riêng tư của mình thành nỗi niềm chung của thính giả. Có thể nói nhạc Ngô Thụy Miên đã bắt đầu vươn mình lên để đạt được đến chỗ thịnh hành trong giới trẻ VN. Hơn hai trăm thanh niên sinh viên học sinh đã ngồi đầy hội trường trụ sở CPS, 2A Đinh Tiên Hoàng, Sg, trong suốt một giờ bốn mươi lăm phút để nghe các ca sĩ Hồng Vân, Xuân Sơn, Đức Hạnh, Ngọc Tuyết, Hoàng Lộc và Hoàng Phúc trình bày Tình Ca Ngô Thụy Miên một buổi tối cuối năm Canh Tuất vừa qua.

Người ta nhận thấy rằng lời thơ và ý nhạc của Tình Ca Ngô Thụy Miên đều nhẹ nhàng, tự nhiên và dễ thương: không quá ướt át, cũng

không rát oán trách hay van xin kè lè. Đó là điểm đặc đáo. Những đám mây mùa thu, những lá vàng rơi, đôi mắt biếc, hạt mưa tháng sáu nhẹ nhè đã làm giao động người nghệ sĩ để được biến thành điệu tình ca êm đềm càng nghe càng thấm càng thấy hay.

Ngô Thụy Miên là một nhạc sĩ vĩ cầm 24 tuổi, tốt nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon cách đây 5 năm dưới sự hướng dẫn của cố nhạc sĩ giáo sư Đỗ thế Phiệt. Là một nhạc sĩ chuyên về vĩ cầm, Ngô Thụy Miên còn có ngón dương cầm rất vững. Chính Ngô Thụy Miên đã đem dương cầm cho ca sĩ trình bày



tác phẩm của mình. Bản « Mùa Thu Cho Em » là tác phẩm tình ca đầu tay và có lẽ cũng là tác phẩm ưng ý nhất của Ngô Thụy Miên, đã được sáng tác từ thuở học sinh và hiện rất được giới trẻ các phòng trà hâm mộ. Những xúc cảm được truyền đạt của Ngô Thụy Miên đã đi sâu vào lòng thính giả và tạo ấn tượng sâu sắc, xứng đáng với tên tuổi của ca sĩ.

Mùa Xuân trở lại đem đến cho lòng người một sự hăng say, và cho mọi sinh hoạt một vẻ tưng bừng nhộn nhịp. Riêng về thể thao, để có được những sinh hoạt mới trong năm mới, đã phong trào khỏe thêm phát triển và đặc biệt để đầy mạnh mẽ không khí linh động trong giới thanh niên sinh viên, Nhà Thanh Niên Học Đường đã tổ chức một giải thể thao gọi là Giải Đài Mùa Thể Thao Sinh Viên Saigon — Gia Định vào tháng 1 năm 1971.

Cuộc trình diễn nhạc Ngô Thụy Miên vừa qua đã được sự phụ họa của một ban nhạc hùng hậu gồm một dương cầm, hai vĩ cầm, một dàn bass điện và một bộ trống. Tiếng trống, tiếng dàn bass và tiếng vọng (écho) quá lớn đã nhiều lần làm thính giả phải cố gắng lắng mới nghe được lời ca. Theo nhận xét của PV Đời, tiếng vọng cần vắn nhỏ đi một chút, trống

và bass phải đậm thật êm như cái nền có sắc nhạt của một bức tranh. Dương cầm và vĩ cầm phải rõ hơn, đôi mắt biếc, hạt mưa tháng sáu nhẹ nhè đã làm giao động người nghệ sĩ để được biến thành điệu tình ca êm đềm càng nghe càng thấm càng thấy hay.

Chúng ta hy vọng rồi đây nhạc của bao người trẻ khác rất hay nhưng chưa được dịp xuất hiện, sẽ được phổ biến sâu rộng trong quần chúng VN. Nền tảng nhạc VN sẽ chỉ có một viễn tượng tốt đẹp khi nào những phương tiện phổ biến đại chúng như truyền thanh truyền hình thoát khỏi sự thao túng của bọn đầu cơ âm nhạc cấu kết với tham nhũng thối nát, để được mở rộng cho bất cứ ai có khả năng sáng tác.

TAI TRÂU

THỂ THAO

Sinh Viên Luật Khoa, Vạn Hạnh làm mưa làm gió

Mùa Xuân trở lại đem đến cho lòng người một sự hăng say, và cho mọi sinh hoạt một vẻ tưng bừng nhộn nhịp. Riêng về thể thao, để có được những sinh hoạt mới trong năm mới, đã phong trào khỏe thêm phát triển và đặc biệt để đầy mạnh mẽ không khí linh động trong giới thanh niên sinh viên, Nhà Thanh Niên Học Đường đã tổ chức một giải thể thao gọi là Giải Đài Mùa Thể Thao Sinh Viên Saigon — Gia Định vào tháng 1 năm 1971.

Các bộ môn được lựa ra là: Bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền và bóng tròn. Các đội tham dự gồm có các sinh viên đại diện của Luật Khoa, Y Khoa, Dược Khoa, Cao đẳng Nông Lâm Séc, Cao đẳng Kiến Trúc, Kỹ Thuật Phú Thọ, Khoa Học, Quốc Gia Hành Chánh và Đại học Vạn Hạnh. Trong số các đội tham dự trên đây, ta nhận thấy là hầu hết các phân khoa Đại học tại Saigon đều hiện diện, nhưng chỉ thiếu có các anh em sinh viên là Văn Khoa mà thôi. Làng Văn lại chê vô rồi !

Cuộc tranh tài đã khởi diễn từ ngày 1-1-1971 và kéo dài đến hết ngày 19-1-1971.

Về bóng bàn, các trận đấu đã diễn ra theo thể thức Swatling và loại trực tiếp. Các giải gồm có đơn nam, đôi nam và toàn đội. Chung cuộc đã được ghi nhận như sau :

Toàn đội : Vô địch : Luật Khoa, nhì : Vạn Hạnh.

Đơn nam : Vô địch : Y Khoa, nhì : Luật Khoa.

Đơn nữ : Vô địch : Luật Khoa. Đôi nam : Vô địch : Luật Khoa.

Đơn nữ : Vô địch : Luật Khoa.

Đôi nam : Vô địch : Luật Khoa.

Đội bóng bàn Luật Khoa đã tỏ ra xuất sắc và đều đặn hơn cả. Nếu đem so sánh lại với tài nghệ của chính họ trong các giải trước, họ đã chứng tỏ một sự tiến bộ từ cá nhân đến toàn đội. Về đội hạng nhì là Vạn Hạnh, mặc dù vài cá nhân có được lối trả banh mau và mạnh, nhưng vì thiếu tập luyện đều đặn nên đã tỏ ra phần nào chậm chạp.

Về bơi lội, các giải gồm có 100m tự do, 200m tự do và 300m tiếp sức. Nổi bật hơn cả là hai tay « quạt nước » trong giới sinh viên là Lê Văn Thành của Vạn Hạnh và Nguyễn Văn Văn của Y Khoa. Hai tay này đã thay phiên nhau nêu cao màu cờ áo của họ. Bảng xếp hạng được phân chia theo :

100m Nam : Vô địch : Vạn Hạnh, nhì : Y Khoa.

Đội bóng Luật Khoa với những cầu thủ có vóc dáng to lớn, với lối giao banh ngắn và mau đã tạo nhiều áp lực trên khuôn khổ Vạn Hạnh. Tuy nhiên, với một tinh thần tranh đua cao độ, các cầu thủ Vạn Hạnh cũng đã tạo được nhiều cuộc phản công trở lại, nhất là ở hiệp nhì. Nhưng một phần vì hàng phòng vệ Luật Khoa quá vững chắc, một phần vì tài nghệ của anh thủ môn Vạn Hạnh là Lê Chấn Hưng còn thiếu

200m Nam : Vô địch : Y Khoa, nhì : Vạn Hạnh.

300m tiếp sức : Vô địch : Vạn Hạnh, nhì : Y Khoa.

100m Nữ : Vô địch : Dược Khoa, nhì : Dược Khoa.

Về bóng chuyền, hai đội banh xuất sắc hơn cả phải kể là Khoa học và Nông Lâm Séc. Hai đội này đã có một sự giao trao rất là gắn bó, cũng như về thể công và thể thủ cũng rất đều đặn vững chắc. Tuy nhiên, vào vòng bán kết, Nông Lâm Séc lại thua Luật Khoa một cách bất ngờ. Trận chung kết giữa Khoa Học với Luật Khoa tạo nhiều pha gay cấn và cuối cùng Khoa Học đã thắng vẻ vang. Riêng bộ môn bóng tròn, trận chung kết giữa Vạn Hạnh và Luật Khoa đã được tranh vào ngày 19-1 năm 1971 trong lễ bế mạc của giải.

Đội bóng Luật Khoa với những cầu thủ có vóc dáng to lớn, với lối giao banh ngắn và mau đã tạo nhiều áp lực trên khuôn khổ Vạn Hạnh. Tuy nhiên, với một tinh thần tranh đua cao độ, các cầu thủ Vạn Hạnh cũng đã tạo được nhiều cuộc phản công trở lại, nhất là ở hiệp nhì. Nhưng một phần vì hàng phòng vệ Luật Khoa quá vững chắc, một phần vì tài nghệ của anh thủ môn Vạn Hạnh là Lê Chấn Hưng còn thiếu

sót nên Luật Khoa đã thắng Vạn Hạnh với tỉ số 3-1 và đoạt chức vô địch.

Nhin chung quanh vào kết quả kỹ thuật ghi nhận trên đây, ta thấy hai đội Luật Khoa và Vạn Hạnh đã thâu lượm được kết quả khá quan trọng cả. Điều đó chứng tỏ rằng họ đã có một sinh hoạt đều đặn trong các bộ môn, cũng như đã có được một sự tổ chức vững vàng về căn bản.

Qua các trận đấu, số khán giả dự kiến quả thực là quá ít, nhất là về bộ môn bóng bàn tại sân Phan Đình Phùng ! Với sự kiện này chúng tôi tự hỏi là không biết có phải phong trào thể thao tại Sài Gòn không được giới trẻ ưa chuộng hay không, hay là tại ban tổ chức đã thiếu sót việc phổ biến các giải thể thao cho quần chúng được biết ? Chúng tôi không dám kết luận vội, nhưng điểm cần lưu ý là: « tương lai của một dân tộc hùng mạnh không phải chỉ do một nhóm người tạo được, mà chính là cần tới sự hùng mạnh của cả một thế hệ, nếu không nói là tất cả mọi người ».

Trong tinh thần khỏe để phụng sự, phong trào thể thao càng được phát triển, nên tương lai của đất nước càng được vững vàng và bảo đảm.

(GIANG THÝ)

COTRACYN

**SƯ
CÔNG HIỆU
MÃNH LIỆT**

**2 TRỰC VI
(TRICLORETHYLIC ACID)
3 KHÁM PHÁ
(SULFAMIC)
VIEN NGOT DE
DEONG**

Trị bình:

- BAN NÓNG-BAN CỦA
- THƯỜNG-HÀN
- CẨM HO-SUNG PHỐI
- NHĨM VI-TRÙNG
- GHẾ LỒI-LOÉT-VẾT ĐAU
- SUNG MÙ-LÂM ĐỘC
- CÓ GÓI THUỐC RỘT
- ĐÈ TRONG GẤP THẮT
- CỔ HÌNH TẨU TÌM

MUA ĐỀ ĐẲNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY BE

COTRACYN

VIEN NGOT DE UONG

Cuộc cách mạng của thế kỷ 20 sẽ xảy ra như sao, ở đâu?



«chẳng phải Cắc-Mắc cũng không là Ky-Tô»

LTS. Dưới nhan đề «CHẲNG PHẢI CẮC-MẮC CŨNG KHÔNG LÀ KY-TÔ» (Ni Marx ni Jésus) Jean François Revel, Thạc Sỹ Triết Học, Bình Luận Gia của T-B L'Expresse, sắp sửa xuất bản một cuốn sách với luận cứ rằng chính Hoa Kỳ mới là một môi trường của một cuộc tân cách mạng đương phát động dưới con mắt mù quáng của chúng ta, chứ không phải ở nơi nào khác cả. Thiên khảo luận khiêu động này của Revel sẽ áp dẫn tri óc chúng ta đến những suy tư đặc biệt.

Dưới đây là bản dịch một vài đoạn chính yếu trong tác phẩm sắp ra đời này.

Cuộc cách mạng của thế kỷ thứ XX sẽ xảy ra ở Hoa Kỳ. Nó chỉ có thể xảy ra ở đây thôi và nó đã bắt đầu rồi. Nếu nó thành công được ở Bắc Mỹ thì rồi nó sẽ lan tràn ra khắp thế giới.

Những lời khẳng định trên đây có thể gây nên 1 mối nghi ngờ làm mọi người tự hỏi: Sao kỳ vậy?

Bên nứa, sự tồ chức có mạch lạc trong chế độ cai trị hiện nay ở Hoa Kỳ vạch cho ta thấy rõ là không có thế nào có một cuộc cách mạng xảy ra được trong nước này. Thực ra ở đây chỉ có thể có một sự tăng cường liên tục chất chẽ của chế độ phản động. Luận thuyết này chứng minh rằng một quốc gia có chế độ cảnh sát trung nguy trị trong Châu Mỹ Tuy chính quyền cũng ban bố cho dân chúng hưởng chút quyền tự do thực sự nhưng với những tổ chức may móc và hình hưởng dần dà luân lại thêm ốc bão thù của người dân Mỹ nên nhà nước bảo vệ rất dễ dàng nền an ninh trật tự công cộng.

Nhưng trong thời gian 10 năm qua một sự việc đáng được đặc biệt lưu ý là sự phát sinh ra những lão nông cách mạng bắt nguồn từ Hoa Kỳ với tình chất hoàn toàn mới mẻ đã lan rạng chuyền cả năm châu? Một luồng cách mạng tàn chẽ có tính chất rất đặc biệt, một mớ các vụ chống đối và bạo động độc đáo mà người ta gọi chung bằng một danh từ là «Contestations» (chối bỏ) đã nảy ra trên nước Mỹ. Những phong trào kể nay đã gây nên nhiều cảnh rối ren tại Âu châu, phía Tây cũng như phía Đông. Nó là sự bắt chước hay theo đuổi muộn màng của phong trào chối bỏ của Mỹ.

Trong năm 64-65 tại khu Đại học Berkeley người ta thấy phát sinh cuộc khởi loạn đầu tiên của sinh viên theo một kiểu mà người ta chưa từng thấy bao giờ. Phong trào này lan tràn rất mau lẹ khắp nước Mỹ, qua Âu châu rồi đến các nước trong đệ tam thế giới. Số ít hơn nữa vào năm 1968 trong các trường đại học ở vùng Nam Hoa Kỳ đã có những cuộc bãi khóa ngồi chống lại nạn kỳ thị chủng tộc và để ủng hộ cuộc tranh đấu bạo động của Martin Luther King.

Bất cứ xảy ra ở nơi nào trên thế giới, phong trào này cũng rập theo một kiểu do Hoa Kỳ sáng chế ra. Hiện giờ môn «khoa học cách mạng» này vẫn là hiện hiện hắt kỵ luôn luôn gây bối rối cho tất cả các chính phủ. Những phương tiện đàn áp có điều không có hiệu lực nữa.

Bây giờ khó mà ai có thể biết trước được là phong trào «chối bỏ» sẽ thành công hay thất bại, sẽ con kéo dài được hay không trong vòng cuộc xây dựng một xã hội mới — hay là ngược lại nó sẽ giúp cho chính quyền phản động độc tài thắng thế dễ dàng hơn. Nó cũng có thể chỉ có mình trong một phạm vi trí thức cạn chứ chẳng tiến tới một cuộc cải cách thực sự nào cả, hoặc tự rút lui vào vị trí của những kẻ giàu lòng tự tôn nhưng bị đàn áp và hành hạ nhã nhặn, hoặc trở thành một cuộc phiến động ngoài lề mà chính quyền tự bắn không thể đếm xỉa tới.

Chính do đây mà người ta đặt ra câu hỏi rằng: Cuộc độ nhịp cách mạng của Hoa Kỳ có thể gây nên cuộc độ nhịp cách mạng Thế giới hay không? Tại ngay Hoa Kỳ liệu nó có đưa tới một thành quả nào không? Dù sao ngay bây giờ người ta cũng đã có thể bảo rằng phong trào «Chối bỏ» trong giai đoạn hiện tại cũng đã gây nên được một cuộc biến

dịch về cảm giác và nó là một đồ án văn hiến cần thiết cho cuộc phát huy cách mạng.

Nếu ta không lén nghĩa danh từ «làm cách mạng» với danh từ «cuộc cách mạng» — nếu ta biết xé đoán giá trị của một cuộc cách mạng ngoài những công tác xây dựng tạm bợ — nếu ta chỉ coi những thành quả dài hạn là đáng giá, — nếu ta chỉ dành cái danh từ trọng lượng «cách mạng» cho những cuộc biến cải vĩnh cửu đánh dấu bước tiến từ nền văn minh kiều này sang nền văn minh kiều khác thì ta thấy biến cố nào đã qua có thể cho ta ý niệm thế nào là một cuộc cách mạng thế giới?

Một cuộc cách mạng độc nhất theo định nghĩa trên đây là toàn bộ những biến cải chính trị phát xuất ra tại Anh, Hoa Kỳ và Pháp trong đệ nhị bán thế kỷ XVIII.

Cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng duy nhất đã giữ những lời hứa hẹn là phản bội đối với dân chúng và đã thực sự xây dựng một xã hội không nhiều thi ít phù hợp với những lý tưởng đầu tiên.

Rồi cuộn lại, sau hai thế kỷ vừa qua, người ta có thể nói chắc rằng đã có một cuộc cách mạng và cho đến bây giờ vẫn mới chỉ một cuộc cách mạng ấy thôi.

Những quyền tự do chính trị là cái đòn bẩy trong cuộc tranh thủ lấy quyền bình đẳng kinh tế.

PHONG NGÚA

Ghé chọc, lở lái, gài túi dâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sờ sài ngoài da mà hết
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phá Lãm - CHOLON - KNBYT số 3 - 9-5-63

Thực sự, cuộc tiến hóa của các xã hội tự do trong khoảng 1815-1970 dù có lúc đứng yên, có lúc quay lại chút ít, đã làm với mòn những mối bất công trong xã hội và đã làm tăng giá quyền lợi của lao động. Những quyền lợi của lao động đối với tư bản, của phụ nữ đối với nam giới, của lớp thiểu số đối với tráng niên của công nhân đối với chủ nhân hiện hữu trong thời này không giống với 50 năm trước đây.

Ta thấy rõ ràng là những chế độ độc tài phát xít chỉ lập làm một việc là hủy diệt nên dân chủ chính trị để bảo vệ nền dân chủ kinh tế. Chiến thuật của họ là đưa ra những điều phép mị dân đối với giới lao động bằng cách lớn tiếng hứa hẹn ủng hộ giới này chống lại sự bóc lột của cấp trưởng già. Trái lại họ lại huy bô hết những quyền chính yếu của công dân là quyền họp, lập hội, đình công, khiếu nại và bầu cử.

Cách mạng là biến cải một thực trạng. Bọn phản cách mạng là những kẻ nhẫn danh sự «thuần túy cách mạng», bác bỏ hết mọi cuộc biến cãi lấy lý rằng nó không bao giờ được hoàn hảo và nó đã có ở trong «nội bộ» của hệ thống» rồi.

600

Vậy, trước tiên ta phải định nghĩa nền tự do là một năng xuất cách mạng. Nhà nước ngăn cấm sự thông tin là một hành động xung khắc với cách mạng.

Nếu không có cái năng xuất của trí thông minh cộng đồng thì không bao giờ ta hoạch định ra được những giải pháp mới mẻ. Bởi vì ta thường quên rằng cách mạng là sự sáng tạo ra những kiểu mẫu vạn minh tàn kỵ trong đó ta thêm sống hơn là ở trong nền văn minh hiện hữu. Ta cũng nên biết rằng cuộc đụ nhất cách mệnh không phải chỉ là chính sách «người cày cấy có ruộng» mà thôi đâu.

Cách mệnh không phải là một việc riêng của một thiểu số tích cực hoạt động. Muốn cho có những kết quả vững bền nó phải là điểm nối tiếp của sự biến cải trong khối dân chúng của một xã hội. Cái hình ảnh của một cuộc cách mệnh nào do một nhóm người âm mưu gây nên theo kiểu cũ của Nga Sô, không bao giờ có tính cách xác thực. Nó chỉ thỏa mãn óc tự tôn của một số cách mệnh gia chuyên nghiệp thích giữ độc quyền và có óc lãnh tụ. Bọn này thường béo mép nói là «phong trào tự động của dân chúng» nhưng kỳ thực thì chính họ «điều động» cái «tự động» ấy theo chiều hướng của những mục phiêu mà riêng mình họ có quyền vạch ra.

Dân lao động sẽ bị coi là có óc điên khùng một khi hành động ra ngoài khuôn khổ mà họ ưa thích.

Tại Âu châu sự tái du nhập của giai cấp thương lưu vào các tổ chức chính quyền đã làm khô cạn mất mối cảm hứng cách mạng. Họ mang theo vào đây tinh thần độc đoán, những lý luận cổ hủ, những chiến lược sân khấu dù ở phe hữu hay phe tả, nền văn hóa Âu châu cũng là một nền văn hóa có các vị giám sát hưởng dẫn. Một biến cố diêm hinh đã xảy ra tại nước Pháp hồi cận đại: De Gaulle muốn sáng tạo lại nước Pháp rập theo kiểu Richelieu còn bọn đổi lập thì quyết liệt muốn đưa nước Pháp đến tình trạng giống thời loạn công xã Balê.

Vì rằng cách mệnh diễn tiến không phải là dễ làm thỏa lòng của các ông Tiên sỹ làm luật hoặc dễ thực hiện những lời sấm truyền vậy ta phải hiểu nghĩa rằng cách mệnh là một biến cố tàn kỵ chưa từng xảy ra, nó tiến tới theo những đường lối khác với đường lối cũ của lịch sử. Khi ta đã nói chuyện cách mệnh thì ta không thể nghĩ và nhìn lại tới những khái niệm cũ xưa được. Những khái chất khởi thủy và những thành công đầu tiên của tinh thần cách mệnh tức là kh

năng đổi mới của con người, tức là bảo vệ trí óc suy tư cộng đồng chống lại những lời phản quyết độc đoán, là mức biến chuyển nhanh chóng hơn ngày xưa và là sự mau lẹ trong các công tác sáng tạo. Theo cách định nghĩa như trên, thi hiện nay chỉ có Hoa Kỳ, dù trong phe hữu hay phe tả, là có tinh thần cách mệnh mạnh hơn hết mọi nơi trên thế giới.

oo

Nước Mỹ ngày nay đã nằm trên đường cách mệnh rồi và dù rằng nền cách mệnh này có khả năng tạo nên khắp nơi những sự biến cải mà thế giới đương kim đương cần làm. Nhưng đây lại là một mờ gom các sự việc và các giả thuyết nó đương ya dung vào những bức tường tăm lý mãnh liệt và phô thông vô cùng: đó là tinh thần bài Mỹ.

Tinh thần bài Mỹ của phe hữu hay phe tả nó không khác nhau lắm như chúng ta tưởng đâu.

Bọn bài Mỹ phe hữu trước hết chê trách sức mạnh của Mỹ. Họ không chỉ trích nguyên tắc bá chủ hoàn cầu, nhưng họ đau buồn, kinh hãi trước những ảnh hưởng «thối nát» của cách sống Mỹ đối với những xã hội cổ phong như các quốc gia bán canh nông bản kỵ nghệ có từ thế kỷ thứ 19.

Bọn bài Mỹ phe tả cũng rất tiếc thế kỷ XIX, đoạn cuối thế kỷ này là lúc chuyển tiếp của cuộc đụ nhất cách mệnh sang chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cả hai trào lưu tư tưởng chống Mỹ phát xuất từ những động cơ khác biệt.

Nhưng có cùng một nhiệm vụ là giải thích một sự thất bại. Đối với những kẻ bài Mỹ phe hữu, họ coi quốc gia của họ bị thụt lùi là vì họ nhìn thấy người Mỹ trình bày lực lượng hùng cường của nước này ra một cách quá lố. Đối với bọn bài Mỹ phe tả, họ phải giải thích vì sao trong chính ngay trong nước họ cuộc cách mệnh xã hội đã vắng bóng hẳn hoặc đã bị thất bại hoàn toàn.

Trong trí óc tôi không có tư tưởng chấp thuận hoặc bài xích xã hội Mỹ nhưng chỉ có ý muốn nhìn thấy rõ những lực lượng tương phản nào đào tạo ra nó.

Ý định của tôi không phải là bệnh vực Hoa Kỳ, mà chỉ muốn bố cáo rằng ở đây người ta có thể nhìn thấy những mối chia rẽ gần như sắp đưa đến cuộc nội chiến. Theo ý tôi thi hiện có một nước Mỹ cách mệnh và một cuộc cách mệnh Mỹ theo một kiểu mẫu tàn kỵ không có gì dính dang hay giống với các cuộc cách mệnh cổ từ thế kỷ thứ XIX, một cuộc cách mệnh mà người Âu châu không hiểu gì cả và cũng không muốn nhìn thấy bởi vì trong công việc sáng tác ra những phương thức cho nền văn minh mới họ cảm thấy họ không còn có vai trò lãnh đạo và khai sáng nữa.

(Còn tiếp...)

PHAN HUY CHIỀM

Lược dịch bài La Révolution Américaine
của J.F. Revel



BỆNH NHÂN — Thầm Thúy Hằng — Kim Vui
BÁC SĨ — Túy Phương — Mai Lệ Huyền
— Dáng 35 độ.



Tranh không lời

THUỐC ĐIỀU KINH GYNOPAUSINE

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI VN)

Eri binh:

- THẨY KINH CHẬM.
- KINH NGUYỄT ÍT.
- TUỔI HỘI XUÂN VÀ DÂY THÌ.
- KINH NGUYỄT KHÔNG ĐỀU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.

BÁN TẠI CÁC
NHÀ THUỐC TÂY

Viên thuốc Hồng
 Cố Sinh - Tố C
 VĨEN THUỐC HỒNG
 CỐ SINH - TỐ C



HEPACHAUT

VULVE TUOI TRE

DÀ ĐÈ MIN HÀNG

NƯỚC CẤU ARTICHAUT

NƯỚC CẤU GAN BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12

SINH TỐ B1

SINH TỐ P2

SINH TỐ B6

SINH TỐ PP

SINH TỐ D2

VIÊN BẢO CHẾ HADZER

YẾU GAI

GÂY ỐM, MẤT NGỦ

MỤN Ở MẶT

NGỦA MỄ ĐAY

THIẾU MÀU

LAO LỰC

TÁO BÓN

DƯỠNG THAI

MỎI MẸT

SINH TỐ 75% BYT-GCOP

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido!

Có bán tại các nhà thuốc Tây

trị các chứng đau nhức
 NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
 CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

PUB. TÂN TRÍ

RICOH

ĐỒNG-HỒ

KIỀU LẶNG NƯỚC - TINH VI - CHẠY ĐÚNG -
 TUYỆT ĐỐI KHÔNG VÔ NƯỚC - ĐÁNG TIN Cậy



mẹ ơi,
con nhuć răng!



IN EXPRESS



“ Bà nên dạy con em đánh răng
sau mỗi bữa ăn và mỗi tối trước
khi đi ngủ, để tránh cho con em
bệnh sâu răng.”

Một lời nhắn nhủ
của **Hynos** PHOSPHATE



yêu hoa rồi lại bẽ cành?



Thưa Không!
Cành hoa này sẽ
mang lại cho quý vị
một mùi hương thơm tho
trong kem đánh răng

Hynos PHOSPHATÉ

Nắng dũng **Hynos**, muôn răng tươi tốt