

ĐỒI Tết niên



ĐỜI

67

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ: XÃ XUI

- XÃ XUI CUỐI NĂM của cacsy
- TÂM SỰ CUỐI NĂM của đời
- CHẤT ĐEN VIỆT NAM của têde

2

CHÁNH TRỊ

- GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG CHO VẤN ĐỀ VIỆT NAM nguyễn huu đồng
- CÁC XƯỞNG CHẾ TẠO HÒN NHÂN của phan huy chiêm
- GIÓ BỤI LANG THANG của kim nhật

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH của nguyễn huy long
- BẢO RỐT của phan lactiep
- NGƯỜI LÀM VƯỜN TRONG THÀNH PHỐ của đồ quý toàn
- NGỦ TRÊN LÀN SÓNG của lý phatson

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GÒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI • SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

ĐỜI • NĂM THỨ HAI • SỐ 67 • TUẦN LỄ TỪ 21-01-1971 ĐẾN 28-01-1971

Tòa soạn
143-145 Cống Quỳnh
Saigon
Đ.T. 22.323

Chủ nhiệm
Bà Trần thị Anh Minh

Chủ trương biên tập

CHU TÙ
và nhóm Sóng

GIÁ 40đ

Giao dịch quảng cáo
Hồi ống Linh
143-145 Cống Quỳnh
SAIGON

đấu tranh cho đổi

TÂM SỰ CUỐI NĂM

Thêm một năm lại sắp qua trong sự kéo dài mệt mỏi mà dân tộc này đã phải gánh chịu. Nỗi một cách khác thì thêm một lần nữa, những ước nguyện chính đáng và chân thành của toàn thể dân tộc Việt Nam lại bị ném vào trong giòng thời gian xa thẳm không với một tiếng vang đáp ứng nào. Trong vận hy vọng nhóm lên vào những ngày đầu xuân Cảnh Tuất đều đã thực sự tan lịm. Hòa bình vẫn còn là một vấn đề chưa chắp đầy rãnh những bí ẩn trong khi chiến tranh tiếp tục kéo dài. Mặt khác, miếng cơm và manh áo của người dân cứ mỗi ngày một trở nên khan hiếm hơn. Điều đáng nói là không phải mỗi người dân ở thế đứng của mình đã không tích cực góp phần vào việc giải quyết những vấn đề trên. Thực ra có thể nói rằng trong năm qua dân chúng Việt Nam đã tỏ ra nỗ lực hơn bao giờ hết, chịu đựng hơn bao giờ hết, cho mọi đòn hỏi giải quyết chiến tranh, mọi đòn hỏi phục hồi nền kinh tế Quốc gia. Nhưng càng nỗ lực hy sinh, càng cần rääng chịu đựng, dân chúng càng bị đẩy lui vào điều kiện khó khăn khủng khiếp để cuối cùng phải sống trong cảnh ngộ bi ngập lụt giữa những thảm cảnh bi đát. Tại sao lại có sự diễn biến trái ngược như thế? Đây là câu hỏi mà chúng tôi tin rằng đã được nêu ra nhiều lần và với rất nhiều người vào dịp cuối năm này. Tại sao đồng bào cả nước mong mỏi có hòa bình, sẵn sàng đóng góp tối mức tối đa cho công cuộc vận hồi hòa bình mà chiến tranh vẫn tiếp diễn? Tại sao mọi tầng lớp dân chúng vẫn hằng ngày cắn cù làm việc, vẫn thắt lưng buộc bụng nỗ lực mưu sinh mà cuộc sống cứ ngày một thêm khổ khăn, xã hội cứ ngày một thêm nghèo đói? Tại sao hết thảy đều nguyện cầu cho một cuộc sống tự do, công bằng, bác ái mà hằng ngày vẫn xảy ra thảm cảnh người lương thiện bị chém ép, kẻ vô tội bị đày ải hành hạ? Những câu hỏi tầm thường này chúng tôi mong rằng sẽ không còn được nhắc lại trong cuối năm đang tới. Bởi sự nhẫn lại thêm một lần nữa những câu hỏi đó chỉ có nghĩa là ước nguyện chính đáng của dân tộc này vẫn còn tiếp tục bị dày xéo. Nhưng chắc chắn ai cũng có thể hiểu rõ rằng ước mong bao giờ cũng là những điều hết sức mong manh. Đó mới chỉ là những ý nghĩ bay bổng của một khói ốc mơ mộng chứ chưa phải là tư tưởng được ghi trên giấy tờ và khắc sâu trong ý nghĩ của con người. Muốn cho những ước mong đó được thể hiện trong thực tế, mọi người không thể không cải biến chúng thành ý chí sắt đá.

Cho nên trong dịp chuẩn bị bước vào năm mới này, chúng tôi xin thành khẩn cầu chúc hết thảy mọi người, những nạn nhân của một dân tộc nạn nhân, là chúng ta sẽ nhận thức được lần chót thâm phận của mình để chuyển ước mong thành ý chí vận dụng tối da khả năng có thể có hẫu thực hiện một cuộc đấu tranh tự cứu.

Đó là con đường gần nhất có thể đưa chúng ta tới mùa Xuân và giúp ta vượt khỏi cảnh ngộ phải lập lại những câu hỏi đượm đầy ai oán vào mỗi dịp năm tàn tháng tận.

ĐÓ

Một điều ít ai ngờ đến, cũng ít ai dám tin, là giải pháp cuối cùng cho vấn đề VN, lại là giải pháp chiến tranh. Nhân dân VN và thế giới được hứa hẹn nhiều giải pháp cho chiến tranh VN, nào là giải pháp được thương thuyết, giải pháp tự giải kết của Mỹ và còn nhiều nữa rút lại chỉ có giải pháp chiến tranh đơn giản và thực tế, và hiện đang được áp dụng để giải quyết vấn đề chiến tranh, cũng là đề kết thúc chiến tranh. Nhận định này có vẻ mâu thuẫn, ngày ngô, kỳ cục. Nhưng đó là sự thật.

Cuộc tìm kiếm hòa bình trở lại đoạn đầu vòng luẩn quẩn: chỉ có chiến tranh mới mang hòa bình đến được

Chúng ta không thương yêu gì Mỹ nhiều lắm, nhưng cũng không nặng nhũng ăn trê chống Mỹ cứu nước làm gì cho mệt nhọc. Cố Mỹ cũng tốt, không có Mỹ tốt hơn và nếu có Mỹ chết thay dân VN mấy năm nay thi đỡ lắm, dù khi đến chết thế cho một số dân VN, Mỹ đến chết chóc đến một số dân VN khác. Giống ta đứng trên tinh thần không thương Mỹ, không ghét Mỹ, không khiếp Mỹ, không gặp đối người lại vì tinh thần tôi tú khi giáp mặt Mỹ, cũng không sảng rực mắt lèn khi nhìn tiền Mỹ và viên trợ Mỹ, để nhìn việc làm của Mỹ đối với VN.

Tên tinh thần đó, chúng ta thấy 1 điều hết sức đơn giản: Mỹ đang chủ động hoàn toàn trong vấn đề VN ở VN, cả ở Nam lẫn Bắc, và khắp vùng DNA. Mức độ chủ động của Mỹ lớn lao đến cái độ Mỹ thấy quá lố, phải tự hạn chế bớt, bằng cách tự ra cho mình một luật mới: giải kết. Chiến tranh, với hiện trạng hôm nay, do Mỹ bày ra, Mỹ không bày ra bằng cách trực tiếp, là át đốt quân vào VN, đánh thốc ra BV, tuyên chiến với cộng sản. Mỹ bày ra bằng một cách ít mệt nhọc hơn: gián tiếp xúi Cộng Sản khởi chiến làm tối đài Mỹ có cờ và cơ hội tốt nhảy vào VN và DNA bằng lực lượng quân sự khủng khiếp của Mỹ. Lối xúi này được tục ngữ VN nói cách gọn gàng và có hình ảnh vui vẻ: xúi trẻ ăn cút gà. Mỹ đã xúi được VC ăn cút gà, khi cố tình tạo ra một tình trạng chính trị rối ren suy sụp tại Miền Nam vào năm 60-1963, gợi cho CS tin tưởng có thể

• NGUYỄN HỮU ĐÔNG

Giải pháp cuối cùng cho vấn đề Việt Nam



thắng được tại miền Nam bằng 1 chiến tranh cách mạng và CS đã ăn cút gà mà lấy làm ngoan lầm. Bằng chứng của sự thương thức mức khâu súng Mỹ thì phải sướng rèn lên, hành diện hết mình, biết ơn Mỹ không chỗ nào để cho hết. Cách hay nhất là làm cho VN có tí tí chiến tranh.

Vậy Mỹ tính toán rằng phải làm cách nào để người VN khoái súng Mỹ, cần súng Mỹ, và khi nhận được 1 khâu súng Mỹ thì phải sướng rèn lên, hành diện hết mình, biết ơn Mỹ không chỗ nào để cho hết. Cách hay nhất là làm cho VN có tí tí chiến tranh.

Ông Diệm là người quốc gia yêu nước chân thành. Điều đó Hồ chí Minh cũng phải công nhận lúc sinh tồn hai vị. Ông Diệm muốn và cần súng Mỹ, nhưng cần tí tí thôi, và chỉ cần súng Mỹ mà không cần lính Mỹ, cố vấn Mỹ nhiều làm gì. Như vậy không được. Như vậy không đúng với vở tuồng đã được viết từ Trung ương Tình báo, từ Ngũ Giác Đài, từ Bạch Cung. Vở tuồng phải có thứ lớp: trước hết là viện trợ Mỹ, đi kèm với phái bộ cố vấn dân chính, tiếp theo sau là viện trợ quân sự với các cố vấn quân sự. Ở hai giai đoạn này VN làm quen được với Mỹ và súng Mỹ đã tập thành nói tiếng Mỹ, và lấy

việc làm thù với Mỹ làm vinh dự. Nhưng chưa đủ, phải có tí tí chiến tranh để thi nghiệm súng Mỹ. Tình báo Mỹ bèn cung cấp cho giàn điệp CS những tin tức chứng minh rằng chế độ chính trị miền Nam thói lầm, yếu lầm, không được lòng dân tí nào, tinh thần dân chúng miền Nam rất ghét Mỹ, dù chỉ có vài ngàn người Mỹ mà thôi. Từ những tin tức này, chính trị cục trung ương BV giải đoán và kết luận: bây giờ là lúc thích hợp để đem chiến tranh giải phóng hay chiến tranh nhân dân chi đó vào miền Nam, với khá nhiều hy vọng thắng, và cùng lắm thì chắc chắn sẽ được Mỹ chiếu cố viện trợ cho cả Nam lẫn Bắc. Đằng nào cũng rất tốt.

Cái trứng nở ra con gà. Con gà nở ra cái trứng vẫn vẫn. Mỹ vào VN nhỏ giọt, viện trợ cho VN nhỏ giọt, tạo nên một pháo ứng bài Mỹ trong dân chúng, và trực tiếp nhúng tay làm rối reo tinh hinh chính

trị Miền Nam, dạy tướng tá làm đạo chánh, dạy chính quyền đàn áp, cung cấp lựu đạn cay cho cảnh sát, bày cách biếu tình cho đám đông, cung cấp xăng tốt cho Phật Giáo để rưới lên pháp thân sư Quảng Đức. Thế là tinh binh chính trị miền Nam rồi ren và suy sụp. Cộng sản kết luận với : đánh ngay kéo muộn, và đã đánh thực. Mỹ là hoảng : hờ thế giới tự do, cộng sản đe dọa trên ngập Đông Nam Á, cần ngàn chặn gấp. Và Mỹ đóng vai hiệp sĩ trả gian diệt bạo, cứu khốn khổ nguy, nhảy hải bảy đậm vào miền Nam ngăn chặn cộng sản. Thế là có đủ : có chiến tranh, có súng Mỹ, có lính Mỹ, và cái thứ gì cũng có rất nhiều.

Nếu từ đầu, Mỹ đã quân đật, thật động, đánh thật mạnh, mở xa lộ thật nhiều, tung MPC ra thật bộn thì đã chiến thắng trong vòng 6 tháng. Mỹ không làm như vậy, vì khi đó súng M16 chỉ mới đang được nghiên cứu và thí nghiệm, chiến thuật trực thăng vận chưa được tôi luyện kỹ càng, pháo dài bay chiến lược B52 chưa được dùng vào những cuộc oanh tạc chiến thuật. Vả lại nếu Mỹ đánh lớn và thắng mau, thì lấy đâu ra cộng sản mà đánh, hết chiến tranh làm sao còn lý do chính đáng ở lại VN? Cho nên phải từ từ cho các mìn của vỏ tuồng đã được viết bắn diễn ra đúng lop lang.

Mỹ đến đánh nhì nhằng lấy vui, chết chóc lai rai, lại chưa chịu oanh tạc BV ngay. Mỹ đóng vai cop giấy thật tài, làm cộng sản tưởng thiệt, tưởng bở, hô to : Mỹ sa lầy ở VN, Mỹ át thua, ta át thắng. Chúng nó ngo lèn tức đến chui thè lèn được. Mỹ thua ở chỗ nào? Số thiệt hại nhân mạng của quân đội Mỹ trong chiến tranh VN vẫn chưa cao hơn số thiệt hại vì tai nạn đường sá ở Mỹ trong một năm. Chiến tranh VN chưa làm Mỹ hao hụt nhiều hơn những nư hại do tai nạn đường sá gây nên trong một năm. Chiến tranh VN lại có tác dụng tốt cho nền kinh tế Mỹ: công nhân Mỹ hết thất nghiệp, ai bắt tài và tướng không có nghề ngỗng chuyên môn có thể vào lính cũng có lương cao. Những món đồ phế thải từ đệ II thế chiến nay được clau chui và sơn phết lại đem sang VN.

Nhiều người nghĩ rằng nếu cộng

sản có khả năng thắng thì đã thắng trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân. Nghĩ thế là quá lạc quan giùm cộng sản. Nếu cộng sản có khả năng thắng, thì thắng cuối năm 1963, đầu năm 1964. Mất cơ hội đó Cộng sản không cách gì thắng ở Miền Nam. Không thắng được Phan Khắc Sửu, Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, làm sao thắng được Nguyễn Văn Thiệu. Trong chiến tranh VN, không bao giờ cộng sản có hy vọng thắng cả. Có điều là lúc nào cộng sản cũng cứ tưởng họ thắng. Có thể họ mới hăng hái tham dự chiến tranh, bằng không họ đã xin Mỹ viện trợ ngay từ đầu rồi còn gì? Đó là điều mong muốn của Mỹ, nhưng phải đến đúng lúc và đúng cách. Lúc đó chưa được, cho nên không được chờ xết đến. Khỏi hỏi nhất là nhiêu người Mỹ ngày thơ cung trổ như Cộng Sản : Mỹ sa và cộng sản thắng thê. Mỹ sa lầy ở cái chỗ nào? Cảnh dân VN sa lầy, bãi lầy của đô la, của đô viện trợ, của hàng hợp tác xã Mỹ, của lối sống Mỹ. Vợ những anh hùng kháng chiến, con gái những anh hùng kháng chiến lấy việc đi làm sở Mỹ, làm gái bán ba, làm điểm Mỹ làm sung sướng và vinh dự. Nhiều người mẹ chiến sĩ vô són thường thề đồ hợp Mỹ TV Mỹ, tú lệnh Mỹ, xe hơi Mỹ một cách khoái trá và hành điện vô cùng. Nhiều tri thức, những nhân sĩ VN cũng lấy làm vinh dự khi được Mỹ tiếp xúc mời mọc, và như toàn dân họ sa lầy vào cái bẫy kinh tế của Mỹ.

Cộng sản sa lầy đến cái độ không rút chân ra được, mặc dù từ 1960 đến nay đã có triệu thanh niên BV ra đi không trở về. Một triệu thanh niên được gọi là bị loại khỏi vòng chiến, trong một số 19 triệu dân, so với Mỹ chỉ có trên 50.000 người chết và khoảng 300.000 người tàn phế trong một nước có dân số 200 triệu thì tỉ lệ thiệt hại giữa đôi bên kẽ như cứ 200 cộng sản chết mới có 1 người Mỹ chết. Thôi đời càng thua đậm càng cay. Cộng sản thua nhiều thang ít, nhưng lấy làm hành điện được so tài với Mỹ, lại càng làm rơi, coi cái việc được chết vì súng đạn Mỹ làm vinh dự lớn nhất: mọi luận điệu tuyên truyền thúc dục thanh niên và Nam đều dựa trên trọng điểm này cả. Khỏi bài chiju hết nói.

Thế mà vẫn chưa phải là đỉnh của sự khôi hài. Cộng sản chắc Mỹ cần phải giải quyết chiến tranh VN, bằng mọi giá, ít ra bằng những cái giá thật đắt. CS đồng ý tham dự hòa đàm và xây dựng chiến lược hoa da trên sự tin tưởng này. Những sách của Cộng Sản mỗi lúc gay gắt hơn cứng rắn. Họ thấy Mỹ nhường bộ để đánh quá cảng làm rơi. Một lúc sau có thể đầy Mỹ đến đường cung buộc Mỹ rút quân hết và điều kí CS khoái trá hết sức khoe khoan túm lumen, Chợt Mỹ tuyên bố là quân đơn phương, và điều kí trong kế hoạch Việt hóa. Lúc đó CS cố tin rằng kế hoạch này hỏng : người VN Miền Nam và súng Mỹ đã tốt cũng không xứng hay bằng người VN Miền Bắc và người VN CS xài súng của khối T. Họ quên mất một yếu tố cần báo người VN nào thi cũng như nhà thời mà, hay đỡ do ông thầy đại. Nhưng cái đỡ nhất của một thầy cũng không thể làm cho người VN không còn là người VN. Điều đó CS đã biết, vậy mà cứ cố thủ không chịu tin.

Tất cả là một tràng cười lớn : chúng ta (Mỹ) đã thắng, đang chuẩn bị chiến tranh theo phương cách của chúng ta, chẳng cần chờ đợi gì ở ai nữa. Cộng sản hổ to rồi. Mỹ hổng dừng tuyên bố ngay oanh tạc, lại chấp nhận cho VN tham dự hòa đàm Biê. Ông hiện diện biết mấy. Giác mộng đưa người cùng bàn với chế quốc này thành tựu. Trong cơn say hâm mộ, CS lại làm rơi, đòi tội. Nhún nhường mềm dẻo bao nhiêu CS cũng rã, ngoan cố bấy nhiêu. Kết quả là Mỹ hết đất nhuras bèn khung lại và đưa ngón tay số trưởng ra : lấy bọn da giết da đó, lấy người VN khỏi CS đánh người VN CS. Bây giờ mới chứng minh được bài toán học căn bản : trong mọi chiến tranh chiến thắng tất nhiên về tay họ nào tập trung được một lực lượng gấp bội đánh một lực lượng khác, bất cứ lúc nào, nơi nào. Trong tháng, phi cơ có cánh, phương tiện cơ giới dưới nước, trên bộ, ngoài xa lộ thênh thang đã giúp Mỹ và quân VNCH làm được bài toán đó. Và CS bắt đầu thua những hợp đồng của các hằng số làm đường của Mỹ ở VN gần hoàn tất. CS thất bại ở miền Tây, quốc lộ 4 thành xa lộ. CS hết lần lớn được ở đường đèo

Pleiku, vì con đường từ thàn

h phố của quân Paap đã thành xa lộ. Cũng không còn chơi được trò sự trường là giật mình và phục kích trên quốc lộ 1, vì con đường xương sống này của VN đang dần dà thành bằng một hiệp ước có bảo đảm. Làm như vậy chắc chắn miền Nam sẽ tin vào hiệp ước hòa bình đó, cho giải ngũ một số lính quan trọng, giảm vũ trang, và tất nhiên tiêu thụ đạn dược Mỹ rất ít.

Hơn nữa Kampuchia chưa quen xài súng Mỹ, chưa có nhiều đồ viện trợ Mỹ, và như thế lại càng không được. Chiến tranh VN cần kéo dài thêm ít lâu, để chờ cho Kampuchia tiến bộ thêm chút nào. Mỹ rút quân, rút mau, rút hết và rõ điều kiện, vì bây giờ người VN không CS đã biết xài súng Mỹ và các phương tiện chiến tranh của Mỹ một cách hết sức hữu hiệu, đủ khả năng ngăn chặn CS, đủ sức thay thế Mỹ tiếp tục chơi trò chiến tranh. Suốt buổi phòng vấn đầu năm, TT Nixon không đề cập đến ngừng bắn, không nhắc lại một lần nào đề nghị khiêm tốn của Nguyễn Hữu Thủ.

Tất cả là một tràng cười lớn : chúng ta (Mỹ) đã thắng, đang chuẩn bị chiến tranh theo phương cách của chúng ta, chẳng cần chờ đợi gì ở ai nữa. Cộng sản hổ to rồi.

Và đó là giải pháp cuối cùng cho chiến tranh VN, lính Mỹ rẽ, súng đạn Mỹ ở lại. Nghe như một câu sấm dời xưa còn lưu truyền. Chân thật.

Vi sao phải có giải pháp lính Mỹ về, súng đạn Mỹ ở lại?

Đã nói Mỹ thực tế và tính toán kỹ lưỡng. Trong việc giải quyết chiến tranh VN, Mỹ chỉ dựa vào một cái trại chính : quyền lợi của Mỹ. Chiến tranh hay hòa bình ở VN từ nay chẳng lợi, chẳng hại cho Mỹ bao nhiêu. Trong lúc nay hăng Colt đang chế tạo súng M16 và đạn cho súng này rất nhiều. Tự dưng đâu có thể đóng cửa xưởng ngang sương được. Bởi những hàng chố và các loại đạn được vũ khí khác nữa cho. Tất cả ngành kỹ nghệ chiến tranh của Mỹ, cần hoạt động tiếp tục và bình thường, và muốn như vậy thì mức tiêu thụ ở chiến trường VN phải tiếp tục bình thường. Vậy phải có ti ti chiến



THƠ CHO NGƯỜI

nhớ thăm trăng cuốn gió quên
mây du khói núi mưa miền nhánh
sông
tìm em tramped lấp lấp
gót sầu ghi vết ruộng đồng hoang
và
ngày sa xuống bến sương mờ
hoa vông rụng đón hanh thưa thoát
dẫn
cuối trời ngóng đợi phân vân
màu thiên cỏ vớt bóng sâu mờ
hồ

LÒNG THU

áo người với má môi son
anh nghe lồng đèn như cồn trong
chiều mưa sông tạnh ngóng đò
bến mến mang tạt từng giờ nước
sông
mắt tìm cõi bắc ngùi trông
chuyển tàu kéo hụ giữa lòng thu
với
nhìn em thoảng đề môi cười
chiều nghiêng rót nhẹ cánh đợi
thuở nào

TRIỀU NƯỚC

ven trời dưới bong mây đì
ta đây phiêu dạt cõi gì cho em
rừng xưa hoang tạnh tramped miền
đồi hoa lan rụng ưu phiền dã lâu
thương em chí biết cõi đau
tim trong hạnh phúc chút rầu chiến
chinh
giồng sông kia dã gửi mình
mến mang triều song nhân tình
lao xao

TRẦN TUẤN KIỆT



NGÚ TRÊN LÀN SÓNG

MỞ MÀN

Sân khấu hoang và rộng.
Một tấm bảng trên bờ biển.
Phương, xinh đẹp, điện rồng
nói với người chồng trong thế giới
vô hồn.

PHƯƠNG :

Hôm nay trời lạnh quá, anh yêu.
Mặt biển đầy sóng và nắng vàng
lạnh buốt như nước đá. Mùa lạnh
bắt đầu rồi đó. Mùa lạnh bao giờ
cũng buồn, vì có mùi cỏ khô và
những cành cây mục.

(Thởn thức)

Mùa lạnh sao buồn quá sức hả
anh. Nhất là ban đêm, khi em thực
dậy, không thấy anh bên cạnh. Em
hỗng ruộng lèn như một mùng già khôn
khô. Em với váng mặc áo đi ra bờ
biển. Em ngồi chờ anh trên tấm
bảng này. Em chẳng cần gì sướng
mù hay gió bão. Em chỉ cần có anh.
Đối mặt của ahh, nụ cười của aah.
Em sung sướng đèn óa lên khóc
khi thấy anh hiện ra trên mặt nước.

(Nước nở một lúe)

Anh thấy không, anh yêu dấu,
Khi gần anh, em sẽ quên hết mọi
chuyện trên đời. Em chẳng sợ gì
nữa. Em xinh đẹp và kiêu hỗn
như một bà hoàng.

(Nhí, cười khẽ)

Anh có biết người ta nói gì trong
thành phố này không ? Người ta
bảo em điện và anh chẳng bao giờ
trở về đây nữa — Người ta làm em
sợ quá chừng. Sao lòng người độc
ác quá vậy hả anh ?

(Nghẹn ngào)

Bà má em cũng nói. Má ôm em
mà khóc. Má bảo « Hùng nó chết
rồi, không trở về với con nữa
đâu. Hãy trở về nhà với ba má. »
Trời đất, má làm em lạnh cả xương
sống, em bỏ chạy và khóc. Em
chạy ra bờ biển, ngồi đợi anh trên
tấm bảng này.

(Gió thổi mạnh hơn. Nàng cười
khẽ, quay đi, ôm mặt. Rồi đậm
chân, nũng nịu)

Coi kia. Sao anh tra chọc em
hoài vậy ? Em đâu biết tại sao
minh gần gũi nhau.

(Bưng tai, mặc cõi. Cười như
nắc nẻ.)

Thôi đi. Anh phải kêu em bằng
« má ». Như bé Nhi đó. Em sẽ yêu
anh « tia bé Nhi ».

(Ôm cái áo len. Tường tượng
đó là đứa con)

Này anh Hùng, bé Nhi thức dậy
này anh. Nó đòi anh đó.

(Xiết xá)

Kèo « tia » đi cung. Trời lạnh quá
phải hỏng cung ? Con ôm cổ má đì.
Má bắt đầu dan áo áo lạnh cho con

rồi đó. Tia của con sẽ chờ cùi
đốt cho con sưởi ấm mùa đông.
Tia, mà con nghèo nhưng thương
con không sao kê xiết.

(Cầm đồng. Non nà)

Phải không, anh yêu dấu ? Tui
yêu đã nuôi sống chúng ta như
hoa dưới nắng mặt trời. Má con
sống bằng sự đùa bọc của anh
như đòn cánh của một con chim.

(Vỗ về cái áo).

Ngủ đi, ngủ đi cưng. Con yêu
của má. Trái tim dịu dàng của má
(Hân hoan, dịu dàng)

Bây giờ mình về nhà nghe anh
Tui mình sẽ băng qua nghĩa địa
đòm coi nhà của những người đau
ngủ.

(Nàng đi về phía biển. Một dải
sóng gầm lớn, quất rào vào gela
đá. Trong một chớp mắt, mọi tia
đông tắt ngãm. Sân khấu im phì.
Nàng sững sốt nhìn cái áo trên tay
nhìn chung quanh. Tuyệt vọng
bật tiếng khóc :)

Anh Hùng !

(Bỗng, nàng trổ mắt. Tiếng kêu
của Minh vang lên, từ xa.)

TIẾNG MINH :

Phương o. o. oi.. Phương o.
oi...

PHƯƠNG :

Ái đó

NHÂN VẬT :

- 1) PHƯƠNG thiêu phụ trạc 25
- 2) VÂN thiêu phụ trạc 30
- 3) MINH trạc 35 — 40
- 4) TÂM trạc 35 — 40
- 5) HÙNG người chết, đeo mặt nạ giấy trắng.
- 6) BÉ NHÌ người chết, đeo mặt nạ giấy trắng.
- 7) LÃO NGƯ PHỦ trạc 50 — 60 tuổi

CẢNH

Dây là vở kịch « toàn sân
khấu », mà người Tây phương
gọi là THÉATRE TOTAL
(gồm cả phần biểu diễn bằng
cử chỉ và sự xuất hiện các
mặt nạ dưới ánh đèn...)

— Sân khấu ở đây là bãi
biển, dãy gió và tiếng sóng.
Ánh nắng vàng lạnh buốt.
— Phản chi tiết tùy thuộc
vào đạo diễn.

KỊCH

LÝ
PHẬT
SƠN

có một bóng người. Tôi chạy ra
nghĩa địa nhưng Phương cũng đã
đi khỏi. Cái cổ nám mờ mòn đập,
bé Nhì ở đó, và những người phù
đao tuyệt sáp sứa ra về. Người ta
bảo Phương đã đi ra bờ biển.

PHƯƠNG :

Vâng, tôi ra bờ biển. Tôi ra đây
để đón chồng tôi.

MINH :

Hả ?

(Kinh ngạc, nắm tay Phương)
Phương nói sao ?

(Hai người nhìn nhau. Phương
nghiêm trang.)

PHƯƠNG :

Tôi đi đón anh Hùng.
(Buồn bã)

Anh không biết sao ? Đã nửa
năm nay chúng tôi không được gặp
nhau.

(Rút tay, chùi nước mắt)

Đã nửa năm nay bé Nhì đau ốm.

MINH :

Gánh Phương cũng đang đau
đần. Phương nên về nhà nằm nghỉ.

(Sợ trách Phương)

Trời ơi, đầu Phương nóng như
than hồng.

PHƯƠNG :

Anh làm gì thế ?
(Tức giận bắt tay)

MINH :
Tôi phải đưa Phượng về nhà.
(vẫn nói)
Phượng phải về nhà nằm nghỉ.

Phượng cuồng tri mất rồi.

PHƯỢNG :
Không. Tôi phải đón anh Hùng.
(Nức nở)
Tôi phải đi ra biển, đi tìm
(Đi)

MINH :
Anh Hùng đã chết.
(Phượng khóc lại, mắt mờ lòa,
Minh đọc ác nói tiếp)

Chồng Phượng đã chết. Bé Nhi,
con của Phượng, cũng đã chết.

(Tiền lời, xoay vai Phượng lại,
nhìn vào đôi mắt đầy nước của
nàng. Thái độ Minh dùi lại chua xót
thiết tha)

Phượng mới chân bé Nhi ở
trong nghĩa địa. Phượng cũng nhò
mà.

PHƯỢNG :
Tôi cũng nhớ ?
(Kinh hoàng vùng vẫy)
Tôi không nhớ. Tôi không biết
anh nói gì hết.

MINH :
Phượng !
(Nhìn Phượng hoài nghi, bàng
hoảng).

Có phải Phượng đây không ?
Người đàn bà xinh tươi mơn mởn,
người đàn bà thơ ngây và say đắm
mà tôi khao khát từ bao lâu nay ?
Có phải Phượng đây không ?
(Tuyệt vọng)

Phượng !

(Người đàn bà đang quay mặt
đi, bị tai, hổng biến đổi. Tiếng vĩ
cầm vắng lặng từ ngoài biển. Và tiếng
hát. Một khúc bài ca của Brahms.
Phượng biến đổi, vui mừng, say
sưa pha lẫn thận thảng).

PHƯỢNG :
Tiếng ca ! Tôi nghe thấy tiếng
ca.

(Tiếng ca vắng lặng, thiết tha, bì
còn).

Anh có nhận ra không ? Đó là
bí kíp ca của Brahms. Chúng mình
cả nghe bài ca đó trên những đỉnh
đồi Dalat mù sương. Đó là tuấn
tráng mặt của hai đứa chúng mình.

(Nặng thở, Tiếng hát vắng
lên. Đó là đoạn cuối bài ca MỐI)

TÌNH XA XUA của Brahms. Minh
tiến tới. Y không nghe thấy tiếng
hát).

MINH :
Phượng :

PHƯỢNG :
Bài ca đó. Bài ca đó. Anh Hùng
nhờ không. Đó là đêm đầu tiên em
quen biết anh. Đầu tiên em bắt
đầu sự sống.

MINH :
Phượng !
(Lay vai Phượng)

Phượng hãy tĩnh lại :

PHƯỢNG :
Bài ca đó, bài ca đó..

(Minh ngẩn người. Tiếng đàn và
ca đã tắt. Gió thổi ào, rắc lá vàng
bay đầy sàn khấu như hàng ngàn
con bướm).

MINH :
Có bài ca nào đâu ?

PHƯỢNG :
Bài ca đó. Bài ca đó. Bài ca vĩnh
viễn của đời sống.

MINH :
Phượng chỉ nói đến những kỷ
niệm đã chết.

PHƯỢNG :
— Anh Hùng ! Anh Hùng !

MINH :
Anh Hùng đã nằm yên dưới đất.
Mọi người chết đều nằm yên ở
dưới đất.

(Điều xuống)

Phượng phải quên đi, để cho
người chết được yên.

PHƯỢNG :
Để cho người chết được yên ?
Anh nói gì thế ?

MINH :
Phượng phải can đảm để sống
và làm lại cuộc đời. Hãy quên đi.
cho anh Hùng và bé Nhi nằm yên
ở dưới đất.

PHƯỢNG :
Anh Hùng và bé Nhi ?

(Ôm xiết cái áo vào ngực, lo sợ)

Còn tôi thì sao ? Tôi ở đâu ?
Tôi cũng đã nằm yên ở dưới đất.

MINH :
Không. Phượng còn sống. Cũng
như tôi. Thân thể chúng ta còn
chứa chan nhựa sống. Phượng hãy
đặt tay trên ngực Phượng. Phượng
hãy nghe tiếng đáp nhịp nhàng ở
đó.

(Nặng thở, Tiếng hát vắng
lên. Đó là đoạn cuối bài ca MỐI)

(Đợi Phượng đặt tay lên ngực)
Phượng có nghe thấy không ?
Tiếng đáp nhịp nhàng đó. Đó là
Tình yêu, là Hy vọng.

MINH :
Phượng :

PHƯỢNG :
Tình yêu ? Hy vọng ?
(Chán nản buông tay)
Anh nói như thằng hề.

MINH :
Hả ?

(Nbắn nhỏ)

PHƯỢNG :
Tôi chẳng hiểu gì hết.
(Mệt mỏi. Cười khan)

Tình yêu và hy vọng ! Anh Hùng
chẳng bao giờ nói thế.

MINH :
Phượng phải quên anh Hùng đi.
(Buồn, giận)

Phượng không thể nhớ mãi một
người đã chết mục xương ở ngoài
biển !

(Ân hận, dùi xuống)

Phượng không thể sống được
nếu cứ kéo theo sau lưng một cái
xác chết như thế này. Phượng
không thể sống được...

PHƯỢNG :
Tôi chẳng cần sống. Anh làm tôi
nhức đầu quá sức.

(Dứt tiếng la, quay mình đi.
Minh ngẩn ra, rồi chồm theo).

MINH :
Phượng !
Phượng điên rồi. Tôi phải đưa
Phượng về nhà.

PHƯỢNG :
Buông tôi ra !

(Vùng vẩy)

Buông ra !
(Minh kinh ngạc vì phản ứng dữ
đội. Phượng tức giận)

Anh Minh ! Anh là đồ chó chết.

MINH :
Hả !

(Rụng rời, Phượng bước lùi ra
nhìn mặt)

PHƯỢNG :
Tôi là gái có chồng. Tôi là vợ
anh Hùng, là vợ bạn anh.

MINH :
Phượng... Phượng hiểu làm tôi
Phượng hãy bình tĩnh lại.

(Tiền lời, giơ tay)

PHƯỢNG :

Cút đi !

MINH :
Phượng !
(Nhăn nhó)
Phượng hãy nghe tôi nói.

PHƯỢNG :
Tôi không nghe.
(Bưng tai)

Tôi không nghe nói gì hết.

MINH :
Phượng.. Phượng hiểu làm tôi.

PHƯỢNG :
Tôi chẳng cần hiểu.

(Minh bỗng nổi giận, lạnh nhạt,
dữ dội).

MINH :
Phượng phải hiểu chồng Phượng
đã chết. Bé Nhi, con của Phượng
cũng đã chết. Phượng đang đau
khô, đang cuồng trí. Tôi phải đưa
Phượng về nhà.

(Minh tiến tới. Phượng lùi. Minh
mềm hẳn xuống, thương xót).

Anh xin em. Anh xin Phượng
nghe lời anh. Chúng ta hãy trở về
nhà. Anh sẽ đốt lửa cho em sưởi
ấm. Anh sẽ yêu thương em như anh
Hùng khi trước :

PHƯỢNG :
Trời đất !

(Uất và hẹn)

Anh nói như con heo. Mặt anh
là mặt con heo.

MINH :
Em nói quá lời.
(Tức - Nhật nhẽo)

Đó là bộ mặt của tình yêu. Anh
chỉ là một người đàn ông yêu một
người đàn bà.

PHƯỢNG :
Thật là nhục nhã !

(La khóc)

Nó làm tôi nhục nhã đến chết
mất.

(Chạy ra biển, khóc nức nở)

Anh Hùng ! Anh Hùng ơi !

(Phượng đung đưa Vân, trong
lúc Minh chồm theo Phượng).

MINH :
Phượng !
(Khụt lại - Vân ôm lấy Phượng
ngạc nhiên).

VÂN :
Kia Phượng !

PHƯỢNG :
Chị Vân, chị Vân...

(Nức nở).

VÂN :
Vân đây, Vân đây. Phượng nin
đi, đừng sợ nữa.

(Phượng nín. Vận đưa Phượng
trở vao - thấy Minh).

Üa, anh Minh. Anh cũng ở đây
à ?

MINH :
Phải, tôi cũng ở đây.

(Nhìn Vân, lạnh nhạt, khó chịu,

VÂN :
Anh cũng ở đây.
(Cười ròn rã)

Thật là một tình cờ thú vị.

(Võ về Phượng)

Chúng ta ngồi đây, Phượng nhẹ.

(Nghiêm khắc)

Anh Minh, có truyện gì thế này ?
Anh làm gì mà Phượng sợ đến nỗi
lạnh ngắt cả chân tay.

MINH :
Tôi xin thua.

PHƯỢNG :

Tại mình đi thôi, chị Vân.

VÂN :
Phượng muốn đi đâu ?

(Chùi nước mắt cho Phượng,
như một người mẹ).

Sao Phượng khóc ?

PHƯỢNG :
Chúng ta hãy đi ra biển.

MINH :
Phượng muốn đi tìm chồng con.

VÂN :
Tôi hiêu !

MINH :
Không, Vân chưa hiêu. Phượng
bị mất trí rồi. Phượng cho là anh
Hùng còn sống.

VÂN :

Đúng thế. Anh Hùng còn sống.

PHƯỢNG :
Anh Hùng ở tuốt ngoài khơi. Chỗ
mặt trời lặn.

VÂN :
Tôi cũng tin chắc như vậy.

MINH :
Vân muốn nói sao cũng được.
(Cười khan)

Nhưng cũng phải đưa Phượng về
nhà. Phượng đang ốm.

PHƯỢNG :
Chúng mình đi thôi, chị Vân.

MINH :
Tôi xin Vân đưa Phượng
về nhà.

MINH :
Vân nói sao cũng được.
(Ngập ngừng)

Cứ gặp Vân là tôi mệt nhoài.
Vân... Vân không thể quên câu
chuyện cũ giữa chúng ta hay sao ?

VÂN :
Câu chuyện cũ ?
(La lớn)

Câu chuyện cũ nào ? Nếu chồng
tôi nghe được câu nói đó thì anh
ấy vẫn còn cố anh dũng trước ra đây
sau.

PHƯỢNG :
Đi thôi, chị Vân. Chúng ta đi
thôi.

(Nặng nút tay Vân trong khi
Vân và Minh nhìn thẳng vào mặt
nhau, tức giận. Rồi Minh nhún vai
thở dài.

MINH :
Tôi xin thua.

PHƯỢNG :
Tôi xin Vân.

VÂN :
Phượng muốn đi đâu ?

(Chùi nước mắt cho Phượng,
như một người mẹ).

Sao Phượng khóc ?

PHƯỢNG :
Chúng ta hãy đi ra biển.

MINH :
Phượng muốn đi tìm chồng con.

VÂN :
Tôi hiêu !

MINH :
Không, Vân chưa hiêu. Phượng
bị mất trí rồi. Phượng cho là anh
Hùng còn sống.

VÂN :

Đúng thế. Anh Hùng còn sống.

PHƯỢNG :
Anh Hùng ở tuốt ngoài khơi. Chỗ
mặt trời lặn.

VÂN :
Tôi cũng tin chắc như vậy.

MINH :
Vân muốn nói sao cũng được.
(Cười khan)

Nhưng cũng phải đưa Phượng về
nhà. Phượng đang ốm.

PHƯỢNG :
Chúng mình đi thôi, chị Vân.

MINH :
Tôi xin Vân đưa Phượng
về nhà.

(Xem tiếp trang 48)



TÍNH SỐ ĐỜI

Hòa bình

Câu chuyện lớn nhất không những của riêng Việt Nam mà là của toàn thể thế giới trong năm qua vẫn là câu chuyện Hòa Bình. Hai khu vực trên thế giới hiện đang mất hòa bình là Trung Đông và Đông Dương. Tại Trung Đông, hai phe tham chiến đã đồng ý một cuộc ngừng chiến 60 ngày theo đề nghị của Mỹ để tiến tới một cuộc thương thuyết văn hối hòa bình. Thời hạn ngừng chiến tạm thời trên đã chấm dứt từ đầu tháng 11 năm 1970, nhưng cho tới nay một hội nghị bao gồm đại diện các phe tham chiến vẫn chưa thực sự thành hình. Mặc dù các quốc gia Á Rập cũng như Do Thái đều tỏ ra không thua nhau về những lời tuyên bố yêu chuộng hòa bình, tiếng súng vẫn tiếp tục nổ. Những hy vọng về hòa bình Trung Đông được nhâm lên vào mùa Thu năm 1970 đang có vẻ trở thành ảo vọng. Trở ngại lớn nhất mà người ta cần vượt qua vẫn còn nguyên vẹn: đó là lập trường của hai phe về những vùng đất do quân đội Do Thái đã chiếm được. Trong khi đó vấn đề văn hối hòa bình tại Việt Nam tuy được vận động ồn ào chưa từng thấy vẫn không tiến thêm một bước nào. Từ tháng 6-70 tới tháng 10-70 các phe tham chiến đã liên tục đưa ra một loạt các đề nghị mới. Tuy nhiên cuộc hòa đàm Ba Lê vẫn dẫm chân tại chỗ và đại diện hai phe vẫn giữ nguyên luận địu và ngôn ngữ như từ khi mở đầu vào năm 1968. Song song với sự bế tắc của cuộc hòa đàm, các phong trào đòi hòa bình cũng hoạt động trong chiều hướng giữ cho được sự có mặt của mình. Tại Mỹ cũng như tại VN các cuộc biểu tình mệnh danh là phản chiến vẫn diễn ra nhưng không còn ở mức độ gay go quyết liệt nữa. Người ta có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của chính những người tham dự các cuộc biểu tình trên. Tất nhiên người ta cũng biết rằng hòa bình không thể đến do những cuộc biểu tình nhưng chưa có một dấu hiệu nào cho thấy công cuộc văn hối hòa bình đã có cơ thành tựu. Tất cả những đề nghị mới được ném ra đến nay đều đã trở thành cũ mèm và không mấy ai nhớ tới chúng nữa. Cảm tưởng mà người ta có thể có là dù rằng như cả 2 phe vẫn còn chờ đợi một điều gì đó trước khi chính thức nói lên tiếng nói cuối cùng. Điều gì đó là điều gì? Không ai dám quả quyết trả lời câu hỏi này và vấn đề hòa bình vẫn là

một vấn đề còn chứa chấp thật nhiều bí ẩn. Kết luận: Hòa bình, câu chuyện rắc rối nhất!

Chiến tranh

Khi vấn đề văn hối hòa bình không có hiện quả thì chiến tranh chắc chắn phải kéo dài. Nhưng chiến tranh tại Việt Nam đã kéo dài với những đặc điểm hết sức kỳ lạ. Sau khi phạm vi chiến trường mở rộng sang lãnh thổ Kampuchea, nhiều lúc người ta đã nghĩ là đang có 1 trận giặc cui. Cả CS lẫn Mỹ đã gia tăng những hoạt động quân sự bằng miệng nhiều hơn là bằng các cuộc hành quân mặc dầu lúc nào cũng có hành quân. Vẫn những ngày cuối năm, Mỹ lại đột ngột tung ra kế hoạch đổ bộ BV để cứu tù binh. Cuộc chiến đang căng thẳng bỗng biến thành một trò chơi mạo hiểm. Những cuộc hành quân đổ bộ của Mỹ đã được diễn tả là đã được điều nghiên và tổ chức với rất nhiều công phu vẫn cho một cảm tưởng là có thể chẳng có một ti công phu nào cả, ngoài những công phu ngoại giao trong bóng tối. Trong khi mặc cả với nhau về một công thức hòa bình hầu như người ta đã đồng ý được một điểm: cùng nhau nuôi dưỡng chiến tranh tới một thời gian cần thiết nào đó. Tất nhiên nuôi dưỡng chiến tranh là điều không thể làm dân chúng vui lòng. Vậy thì mỗi phe lại phải chấp nhận những bộ nhau giúp đỡ nhau trong một số hành động để vấn đề sau được giải quyết. Cuộc đổ bộ Sơn Tây của Mỹ đã trở thành trận đánh nhằm thẳng vào nước Mỹ nhiều hơn là vào BV hay vấn đề tù binh. Nhưng nếu quả như thế thì rồi đây sẽ có chuyện gì xảy ra để cho những người cầm quyền ở Hà Nội mở một trận đánh tương tự nhầm vào chính BV? Nhiều người dù luôn đang đe dọa tới một trận Mậu Thân có thể tái diễn vào những ngày đầu năm đang tới tại miền Nam VN để trò chơi trên được hoàn hảo. Kết luận: Chiến tranh, câu chuyện bí mật nhất trong năm dù diễn ra một cách hết sức công khai.

CS gay và cay

Nói đến chiến tranh và hòa bình VN tức đã giàn tiếp nối đến vai trò của CS. Tuy nhiên thế đứng của CS trong khung cảnh chiến tranh và hòa bình như đã kể vẫn là một câu chuyện rất đáng kể. Kể từ tháng 5-1968 tức là thời gian khởi sự cuộc hòa đàm tại Ba

lê, CS đã khởi sự ngay một chiến dịch tuyên truyền tố cáo Mỹ cố tình ngăn chặn các nỗ lực vận động tranh thủ hòa bình. Những lời lẽ tuyên bố của các đại diện CS về vấn đề trên đã được dàn chúng thuộc lòng. Tuy nhiên người ta cũng nhìn thấy rằng từ tháng 5-1968 cho đến nay, kẻ quyết liệt bác bỏ các giải pháp hòa bình được đề nghị chính là CS. Trong hơn hai năm qua Mỹ và VNCH đã thay phiên nhau đưa ra hết đề nghị này tới đề nghị khác, nhưng mọi đề nghị đều không được phái đoàn đại diện CS nhắc nhở tới. Trớ trêu hơn nữa là khi Mỹ và VNCH tuyên bố sẵn sàng thảo luận các đề nghị của Cộng Sản thì phe Cộng Sản cũng coi lời tuyên bố đó không thể chấp nhận được vì chỉ có tính cách bịa đặt. Nhưng điều quan sát viên tình hình vẫn không nhận những sự kiện đó để cho rằng Cộng Sản đang theo đuổi một thái độ ngoan cố. Trong nhiều dịp cần phải chờ đợi cho người ta thường vẫn có thói quen hướng về phía Mỹ để coi xem có chuyện gì mới lạ sẽ xảy ra. Nói một cách khác thì người ta vẫn xác nhận quyền chủ động trong vấn bài chiến tranh và hòa bình Việt Nam hoàn toàn nằm trong tay Mỹ. Nhận định này có thể khiến phật ý những người có nhiệm vụ làm tuyên truyền, nhưng có lẽ không sai với thực tế bao nhiêu. Thái độ ngoan cố một cách lý lوم của Cộng Sản thực ra không phản ánh một thế đứng vững mạnh nào của họ. Trái lại thái độ ngoan cố đó có thể coi chỉ là kết quả của một kế hoạch rộng lớn mà người Mỹ đã mở ra để lừa những người Cộng Sản Việt Nam vào đó. Bằng sự hòa hoãn với Trung Cộng và Nga Xô, người Mỹ đã tạo được những gọng kìm cứng nhắc trên cổ những người Cộng Sản VN để đẩy những người này vào cái thế thọc gậy bánh xe hòa bình, một cái thế mà những người Cộng Sản VN có lẽ rất muốn lùi xa nhưng không thể được. Vậy thì sự gay gắt trong giọng điệu của Cộng Sản, những đòi hỏi nhiều khi phi lý của Cộng Sản dùng ra cũng chỉ nằm trong một lầu tưởng nào đó. Những người Cộng Sản VN đã từ khoác bộ áo chống Mỹ và bây giờ, dù muốn cởi ra cũng không được nữa. Chống Mỹ trong kế hoạch của Mỹ thì dù có gay gắt đến đâu cũng chỉ khiến người chống đối phải cay đắng cho cái thân phận său kiền của mình mà thôi. Kết luận: Cộng sản VN, những người đang được Hoa thịnh Đốn yêu chuộng nhất,

Chính trị và chính quyền

Mở đầu năm 1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã củng cố uy tín cho chính quyền VNCH bằng cách ban hành Luật Người Cây Cỏ Ruộng và tạo sự vững mạnh cho chế độ bằng cách lùa Cảnh sát vào tận trụ sở Hạ Viện để bắt cán bộ Cộng Sản. Hai hành động này được mô tả ý nghĩa là bày tỏ quyết tâm chống Cộng và tinh thần phục vụ dân chúng của Nhà Nước. Cho tới nay, dù nhìn thực tế bằng con mắt nào, người ta cũng phải hiểu rằng dân chúng miền Nam VN đã vò cùng chán ghét Cộng Sản, trong khi đó, không một người dân nào lại không mong đợi có một chính quyền biết lo lắng bênh vực quyền lợi cho chính mình. Nhưng ngay

sau hai hành động trên của Tổng Thống Thiệu, đời sống chính trị miền Nam lại sôi động theo một chiều hướng khác hẳn với mong đợi của những người cầm quyền. Những phong trào chống đối khởi từ cuộc đấu tranh chống tăng giấy báo đã kéo dài qua nhiều vấn đề cho tới cuối năm. Các lực lượng học sinh, SV, thương phế binh... tiếp nối nhau xuống đường kết án Nhà Nước, đòi Nhà Nước phải trả lại cho họ quyền sống tối thiểu mà người dân trong một chế độ dân chủ được hưởng. Song song với những phong trào đó chính quyền còn bị nhiều yếu nhân trong ngành lập pháp Mỹ chỉ trích một cách thậm tệ về đủ mọi lãnh vực. Theo lời tuyên bố của các nhà lãnh đạo và theo sự hiểu biết của mọi người thì năm 1970 là năm mà chính quyền VNCH rất cần nắm được cảm tình của dân chúng để tiến tới ổn định thực sự các sinh hoạt chính trị hẫu tao những điều kiện vững chắc trong cuộc mạc cả hòa bình với CS. Nhưng cảm tình không những đã không thâu được mà đương Công Lý còn bị chặn lại bằng rào kẽm gai. Tổng Thống Thiệu hàng ngày chắc phải suy nghĩ khá nhiều về cái khoảng trống ngay trước Dinh Độc Lập, nhưng ông vẫn giữ im lặng, mặc cho cái tình trạng có những khoảng trống đó phát triển tại nhiều nơi. Kết luận: Chính trị của chính quyền như chưa tiều, một sự ngậm miệng ăn tiền.

Lập pháp

Trái ngược hẳn với sự im lặng hơi kỹ của giới lãnh đạo cao cấp ngành Hành Pháp, ngành Lập Pháp đã ồn ào một cách chưa từng thấy. Nhìn trên báo chí, người ta được biết mỗi phiên họp tại Hạ Viện là một phiên chợ vỡ, trong khi Thượng viện tương đối trầm lặng hơn, nhưng cũng không hẳn là không có những điều tiếng eo sào. Trong khoảng thời gian từ đầu năm tới tháng 8-1970 nhiều ông Nghị bốc phải lá thăm 3 năm đã nỗ lực tới mức tối đa để quảng cáo cho tên tuổi của mình. Các NS, DB vì thi đã trở thành những người mỗi ngày phải lo giải quyết hàng trăm vấn đề của đất nước và tất nhiên chỉ giải quyết bằng những lời tuyên bố với báo chí. Kết toàn thành tích đấu tranh của các vị đại diện dân cử kê trên, người ta được thấy một số đông đã tham dự khá tích cực vào những cuộc bàn cãi, thảo luận những dự luật về thuế khóa do Nhà Nước đưa ra. Tất nhiêu các vị này đã tham gia theo chiều hướng chống đối để bênh vực quyền lợi dân chúng. Nhưng sau khi chống đối tới khốc liệt miếng hẫu như hết thảy đều đã giơ tay biểu quyết tán thành. Một số khác quyết liệt đối lập với nhà nước thì lại bênh vực cho khối Án Quang và lập trường hòa bình của Hoa thịnh Đốn hơi kỹ. Cho nên mới có tình trạng 1 số DB đã tới chùa đứng chắp tay sau lưng các thầy để hỗ trợ cho các thầy họp báo, chửi Nhà Nước là hiếu chiến không chịu buông súng để có hòa bình. Vào những ngày cuối năm 1970 đầu năm 1971 cả Thượng lẫn Hạ viện đã tạo một thành tích cuối năm vò cùng ngoạn mục: quyết định tăng lương Dân biểu Nghị sĩ lên trên 100 ngàn đồng mỗi tháng. Kết luận: Lập pháp, việc làm béo bở nhất.

Đối lập và tranh đấu

Cuộc đấu tranh mở đầu cho hàng loạt cuộc đấu tranh trong năm qua là cuộc đấu tranh của tầng báo. Biện pháp kiểm trước được ban hành vào cuối năm 1969 tăng giá hàng loạt các loại nhu yếu phẩm của dân chúng đã được báo chí góp phần đăng tải một cách sâu rộng. Nhưng khi biện pháp trên ảnh hưởng thẳng tới giá giấy in báo thì làng báo quyết định đóng cửa để phản đối Nhà Nước. Ủy ban Trung ương đã án mừng tháng lợi khi Bộ Thông Tin quyết định cho tái lập chế độ cấp bông giấy như dưới thời đế nhất Cộng hòa. Một chế độ mà hết thảy làng báo đều đã kịch liệt coi là một biện pháp hiềm độc nhám bóp cỗ báo chí. Kế tiếp là những cuộc đấu tranh của SVHS, TPB, Phụ Nữ Đài Quyền Sống, Hòa Bình Tự Khắc... Tất cả những cuộc đấu tranh này tất nhiên đều diễn ra tại các đại lộ Sg, nhưng đều có liên hệ ít nhiều tới những phòng họp kín tại chùa Án Quang ngoại trừ phong trào TPB và tất cả những việc xảy ra ở đại lộ thường bao giờ cũng có hồi kết thúc như thông lệ là được báo chí đăng tải để rồi tan biến vào quên lãng. Nhưng vì chúng có liên hệ ít nhiều tới những phòng họp kín trong chùa Án Quang nên khôi Phật Giáo Án Quang đã trở thành một khối lực lượng coi là có đủ thẩm quyền để đưa ra các giải pháp hòa bình cho đất nước. Sau sự đưa ra các giải pháp hòa bình này là sự xuất ngoại khẩn cấp của một vài T. tọa đài vận động hòa bình. Có điều cuộc vận động hòa bình của các Thượng Tọa đã nhuốm khá nhiều tính chất diều hâu vì luôn luôn bao gồm một thái độ thù nghịch với những người chống Cộng tại miền Nam. Kết luận : Án Quang, ngôi sao bắc đầu trong hàng ngũ đối lập tại miền Nam chống diều hâu bằng thái độ diều hâu nhất.

Dân chúng và thuế

Dân chúng tất nhiên cũng đồng nghĩa với im lặng và chịu đựng. Bởi dân chúng bao giờ cũng chấp nhận nỗi khổ miệt mài theo quan niệm đã có. Cho nên khi nhận thấy tiền nong dành cho các kế hoạch quốc gia bị thiếu hụt, Nhà Nước đã nghĩ ngay tới biện pháp đánh thuế trên đầu những kẻ không biết phản kháng này. Năm 70 là năm của mọi loại thuế và sự hành thu các thuế vụ đã đợt thực hiện một cách quyết liệt. Kế tiếp là biện pháp thị trường song hành xuất phát từ dự luật chương trình đã khiến



Anh chồng đi xa về nhà bắt chốt, bắt gặp chị vợ đang sunghat trên giường với một gã đàn ông lạ, bèn nổi giận móc súng ra lên đạn. Chị vợ hoảng hốt la lên :

— Đừng... Đừng có dại mà hư hết trời bi giờ. Minh vẫn xác mắc muỗi biết nhở ai vợ chồng mình có cái nhà này đê ớ, có xe Mazda đê đi, có cả trăm ngàn bạc mỗi tháng.

Anh chồng khụng lại. Rồi anh hỏi gã đàn ông :

— Phải ông không ??

Gã đàn ông gật đầu lia lịa. Anh chồng với vã đát khẩu súng túi và ôm cẩn :

— Ông đến mèn vào đi. Kéo cảm lạnh thì khốn...

mọi người mỗi ngày mỗi thêm thấp cỏ bé miệng hơn nữa. Trong năm 1970, các viên chức lãnh đạo ngành Kinh Tế Tài Chính đã nhiều lần xuất hiện trên mảnh sân truyền hình để giảng giải cho dân chúng hiểu rằng sự trạng xảy ra chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc và do ý chí cứu vãn nền kinh tế Việt Nam khỏi bị lâm vào cảnh ngộ bị hăng hoại. Tăng thuế khoa là để tránh lạm phát, tránh phá giá đồng bạc, theo luận điểm của các nhà lãnh đạo Kinh Tài. Cũng theo luận điểm của các nhà lãnh đạo Kinh Tài, thay đổi hồi xuất Mỹ Kim, lập thị trường song hành là để có thêm tiền chi dụng cho Nhà Nước. Mọi lời giải thích đều được dân chúng nghe rất rõ, nhưng có một lời giải thích dân chúng cần nghe thêm lại không thấy nói tới : Đó là lời giải thích về hậu quả thực tế mà dân chúng phải gánh nhận sau những biện pháp tốt đẹp trên. Không lạm phát, không phá giá đồng bạc, củng cố và phục hồi nền kinh tế chắc chắn chỉ để nhám giúp cho đời sống của người dân ngày một bớt khó khăn. Vậy, tại sao mỗi ngày, người dân lại chỉ cảm thấy bị đẩy sâu mãi vào tình trạng túng thiếu đói rách ? Kết luận : Kinh tế, câu chuyện đau lòng nhất của dân chúng Việt Nam trong năm 1970.

Tham nhũng và chống tham nhũng

Tháng 4 năm 1970 nhân viên quan thuế tại phi trường Tân Sơn Nhất đã khám phá ra một vụ buôn bạc. Bốn va li bạc bị bắt giữ tại phi trường theo lời đồn đãi có liên hệ mật thiết tới một số viên chức trưởng lanh. Vụ buôn lậu bạc này khiến bùng nổ phong trào tố tham nhũng tại Thượng và Hạ viện. Nhiều dân biểu Nghị sĩ đã lên tiếng tố cáo điều danh một số trưởng lanh tham nhũng. Tại một số địa phương nhiều người hổng tim thấy hào hứng bèn nhào theo lên tiếng tố cáo các hành động tham nhũng tuy thuộc về những viên chức địa phương nhưng cũng không kém quan trọng. Kết quả của những cuộc tố cáo này là một số quan khác bị gác mìn chết hụt tại văn phòng và một số quan khác bị bắn hạ vì tội phản loạn. Riêng các dân biểu nghị sĩ thì có nhiều người đã nhận được lời thách thức đấu súng và có lẽ vì xài súng hơi yếu nên hết thảy đều lặng thinh luôn. Vào cuối năm, một nhóm viên Hà thúc Nhơn là y sĩ Thiếu tá Phạm Văn Lương xách lựu đạn tới trụ sở Hạ Viện nhắc lại những lời tố cáo đã có suốt trong thời gian trước, đòi xử tử các trưởng lanh tham nhũng để cung cống hàng ngũ quân đội. Y sĩ Thiếu tá Lương đã được Tổng thống Thiệu mời vào dinh Độc lập hứa sẽ giải quyết vấn đề đúng như đòi hỏi của nhóm Hà thúc Nhơn do ông đại diện nêu ra, nhưng với điều kiện ông phải cung cấp được đầy đủ tài liệu xác thực về hành vi tham nhũng của các trưởng lanh. Nhóm Hà thúc Nhơn đã chuyển một số tài liệu theo đúng yêu cầu cho Bộ Quốc Phòng và chờ đợi thái độ của Nhà Nước. Nhưng cho tới nay sau gần một tháng chờ đợi người ta chỉ ghi nhận được có sự xuất hiện của một vài bài báo tấn công y sĩ Thiếu tá Phạm Văn Lương là tham nhũng. Kết luận : Tham nhũng, tập đoàn ánh dũng nhất tại miền Nam VN.



DOẠN TRƯỜNG GỢI LẠI

Tặng Nguyễn Liệu

Bước chân nào nặng phù du,

Ngón tay nào thắt sầu tư trời hồn.

Cô đơn rồi vẫn cô đơn,

Bốn mươi thu đó đời cơn đoạn trường.

Sóng xa bãi cát vàng hành,

Điu hụt bến vắng, mong manh sương chiều.

Mười lăm năm giấc mộng vèo,

Bốn giây nhỏ máu xuôi theo Tiền Đường.

Từ em lần lửa lần xanh,

Cuộc say đầy tháng, tàn canh, vẫn thừa.

Chù dây bên cạnh người xưa,

Nửa đêm tái ngộ nghe mưa cuối trời

Mà thôi, dần kiếm giang hồ,

Trở về cát bụi, cơ đồ đảo điên.

Say chênh choáng, ngủ triền miên,

Ngàn xưa còn lại một phiến-khúc buồn.

TẬP KÝ
(1970)

ĐỈNH XUÂN TRÀM

Tôi đi tìm giữa mùa xuân
bên đông khói tỏa mịt mùng lửa binh
tôi đi tìm giữa mùa xuân,
bên tây giặc nồi một mình khổ đau

Hận người chạy giặc lao xao,
hận xuân đi mất, phương nào hời người
đêm tràn gian đứng ngâm ngùi
trong lén thiên hạ hối trời vũ vờ

Đỉnh non xuân mới bơ phờ,
rừng thiêng thu rụng lời thơ suối dàn
những người xưa có quá quan,
đã quên cố quên lầm than chưa vè.

I.T.K

TÌNH CỜ

Những ngày tháng gởi cho nhau cơn mơ lợ

Được ngụy trang bằng một niềm vui

— một trái tim nắm trong miệng nói.

Chim chóc nhìn từ ngọn cây cao,

dưới nầy ta buồn bã.

Hơi những tình đang mắt ngoài khơi,

lớp sóng nhô hoảng hốt.

Đêm phuộc báu đêm yêu thương đêm mặt lợ.

Giữa thành phố cây nhiều hơn nhà.

Thú vật nhiều hơn em,

Kẻ thù nhiều hơn bằng hữu

Đêm tháng chín.

Đêm khởi đầu cho truy lạc ta.

Cùng trái ngọt rót tay đậm nát

Em ăn năn cười nói không thôi

Và mù sương bồng kết tình như muối.

Em đi những bước chân khong.

Hòn sỏi đau nhưng không thè khóc.

Vì có khi nào tình trở bông hoa,

Trên vết thương chưa kéo miệng ?

Có phải em vừa nói với ta không lâu.

Cơn mưa sẽ làm trót đất ?

Những ngày vừa cháy rơm khô.

Ôi những cơn mưa dài suốt đời mình.

Ướt đẫm nỗi nhớ thương ta vật vã.

Viên ngọc bỏ quên trong túi.

Rơi mất tự bao giờ.

Loài gấu ngủ quên đầu mùa đông.

Khi tình dậy thấy tóc ngả màu trắng.

Và trái tim bồng thật khù khù.

Đêm có nhiều sao trên núi.

Đêm có nhiều lửa trên rừng.

Có nghe không em ?

lời nói ta —

không thoát ra ngoài miệng.

Hãy coi như không có.

Những buồn bã hom qua.

Và lệ trong veo không thè ướt mồ hôi đầu búp

tay em

Đang gõ nhịp nhàng hạnh phúc.

Với người không thè là ta.

Chiều tình tự cùng với lửa.

Tình tự cùng đỗi môi.

La tưởng sương là lệ đó.

Rơi trên đá tình cờ.

PHẠM NGŨ YÊN
(Vũng Tàu)

Một năm chó.. dè

Cái trò nhàn gian vẫn bội bạc như vậy. Đầu năm Canh Tuất, anh em chúc nhau vừa vãy dưới vừa khen nhau dù các đức tính. Cuối năm con chó, anh em tạm biệt nhau, vừa bắt tay vừa chửi «chó đê»

Hồi bạn chó thân mến. Bạn đừng than thở rằng cuộc đời bội bạc. Nhiệm kỳ của bạn là một năm, sắp hết nhẵn rồi. Bạn có tiền đâu mà tính chuyện sửa «Hiến pháp» để tiếp tục «ra» thêm một nhiệm kỳ nữa như vị tổng thống anh ninh của cái nước Củ Sâm nọ. Tôi nhất bạn nên vui vẻ trở về đọc sách tròng bông. Nên làm một bài thơ lúc chia tay cho vui vẻ.

Tiễn chó đi rồi, ta có thể ngồi kiềm điếm lại các thành tích của một năm chó đê.

Năm chó nên xảy ra nhiều vụ sủa bậy sủa bạ, các vị tai to mặt lớn không chịu giữ mồm giữ miệng. Vụ miếng là cái vụ lớn, để tiếng lâu năm không hết. Một người hiền lành dễ thương nhất trong chính phủ là ông Tổng trưởng Xã hội Trần nguyễn Phiêu. Ông Tổng Phiêu thiệt tình chưa có làm điều chi đáng bị chế riếu, cũng chẳng có cái tiếng tham nhũng lạm quyền hay kết bè đảng. Nhưng ông Tổng Phiêu bị cái vụ miếng khá lớn. Trong một lúc vui miệng, ông Phiêu chỉ tuyên bố rằng phải giữ các đứa con lai đang được sản xuất hàng loạt ở Việt Nam đừng để người ta lôi hết đi ngoại quốc. Vì cái giống con lai là giống tốt, đẹp đẽ, khoẻ mạnh và thông minh.

Thực ra đó là một nhận xét rất khoa học. Hạt lúa lai mài ra lúa non, chó lai cũng tốt, bò lai, gà lai, heo lai bao giờ sản năng cũng cao. Mà người lai lại càng tốt giống. Có chi sai đâu?

Nhưng một vị Tổng Trưởng mà nói chuyện giống con lai thì lại bị bao chí đồ xô vào chế riếu.

Vì người Việt Nam có thành kiến với việc lấy chồng ngoại quốc, đê con lai, từ lâu đến nay vẫn chưa bờ được.

Làm chính trị, đụng chạm đến quyền lợi dân, dân có khi phải nhẫn. Nhưng mà đụng chạm đến thành kiến của dân thì khó làm. Một câu nói cũng làm nên bia miệng muôn đời.

Có lẽ để trả thù cho ông Phiêu và cho giới con lai, cuối năm chó, bỗng dưng xuất hiện vụ Martine Bokassa. Cả nước đồ xô vò bận rộn. Bao nhiêu tờ báo, từ báo đứng đầu đến báo lá cải, cùng chạy đua để khai thác cái là da lai đen với vàng của em Martine. Nhân vật lai đen này bỗng trở nên vừa đẹp, vừa hiền, vừa thông minh, vừa dễ thương, vừa tội nghiệp quá sức.

Đáng lẽ ông Tổng Phiêu nên nhận đà này mà phục hận. Viết khẩu hiệu rằng «Hồi lực lượng các con lai! Hãy vùng dậy!»

Vụ miếng

Một loại sủa bậy không kém phần ngoạn mục nữa là những bản thông cáo của nhà nước.

Điển hình là vụ bắt ông Trần ngọc Châu ở HV. Cả nước biết rằng ông Trần ngọc Châu bị đánh bị tóm khieng đi như con chó, ném qua cửa sổ.

ÔNG ĐẠO CẤY



Đúng như TT.VNCH ra khâu lệnh «bắt chó» trong một lúc hứng chí bị cái năm Canh Tuất ám ảnh. Vậy mà nhà nước dùi cui lại phát thông cáo nói rằng : «Cảnh sát chỉ tới Hạ viện Dàn chào»

Ôi cái khoa ngôn ngữ học ở nước ta!

Tiếng VN mỗi ngày thêm phong phú cũng là nhờ công đức của các chuyên viên soạn thông cáo của nhà nước.

Đi bắt một tội phạm, nhưng nhà nước cứ nói là mang Cảnh sát tới dàn chào vị DB rồi khỏi OI.

Tiếng dàn chào trở thành từ ngữ mới, được báo chí sử dụng một cách rất đúng đắn. Thị dụ : Thương phế binh bị dàn chào rất kỹ. Sinh viên bị Cảnh Sát dàn chào hộc máu. Công nhân biểu tình CSDC sửa soạn dàn chào v.v. Tất cả các chữ dàn chào được in lên «tit» của nhật báo, không cần đóng khung vỏ dấu ngoặc kép nữa. Chữ nghĩa đã rõ ràng.

Có người kẽ rằng một phái đoàn dân biểu là sang nước Củ Sâm thăm viếng. Khi cụ chủ tịch định chạy xuống thang, có vị dân biểu cản lại nói ; Khoan, đợi nhà i viên nghỉ lễ của họ lên đưa xuống có hàng quân danh dự dàn chào đã ! Cụ chủ tịch nghe thấy 2 tiếng dàn chào, hoảng hốt suýt rớt cả cái cù sầm.

Một vụ vụ miếng thứ hai nữa rất phổ thông là vụ miếng thông kê kinh tế.

Trong suốt một năm con chó, nhà nước kinh tế đã bốn lần trưng bằng cờ ra là chỉ số giá cả không tăng. Ông kinh tế luôn luôn có các con số thống kê rất hung hăng để chứng minh rằng giá sinh hoạt nó chẳng biết cái mốc gì, nó là vật vô tri ngu дần nhất. Trong khi toàn dân hung hăn tiến bộ

tại chương trình cây ruộng, phát triển, bình định tiền như bay, thì các con số thống kê cứ dừng ý ra như chó chết.

Nhưng mấy con bò con heo nó lại không chịu vâng lệnh ông kinh tế. Giá thịt bò thịt heo cứ leo thang, xuống đường chạy ồ ạt.

Vụ mồm

Nếu vụ miếng là do sủa bậy thì vụ mồm lại do ăn bậy.

Người bị tai tiếng hiền hách trong năm qua về cái mực ăn bậy nhiều lắm.

Thí dụ như 1 ông Tổng trưởng ăn cả cái lá đà của cô Lữ Văn, đang nhai tóp tép thì bị báo Đời đòn búa vào mồm, phải im thin thin.

Nhưng sự nghiệp ăn hit của phe dân sự còn kém phe quân sự.

Hai vụ ăn bậy cũng hiền hách là ăn bạc lậu và ăn sát vun.

Món bạc lậu 70 triệu đang được ông tướng nuốt từ từ trót qua đến cửa ải Tân Sơn Nhứt thì ket cứng. Chút sưa nữa thì trong quân bị hóc phải di năm nhà thương. Không biết nhò chữa mèo bằng thủ thuật cách nào mà ngài lại tống khứ được đồng giấy bạc đó ra khỏi cuống họng, chửi mồm chửi mé, rất sach.

Món sát vun, vỏ đạn cũng làm mấy chó tranh nhau đập, suýt nữa gây ra canh nhau. Rồi không biết như đúc thành ô nào phủ hộ, cũng tai qua nạn khói.

Vào cuối năm, có một ông tổng trưởng tiết lộ rằng, ông năm được hồ sơ 100 DB ăn bẩn. Hồ sơ đầy đủ danh sách người ăn, ngày giờ ăn, thực đơn gồm các món gì, do ai đút vào miệng v.v... Tin vừa hé lò ra, các dân biểu đã kêu oái oái như bị hóc xương. Tuy ông dân biểu không tiết lộ danh tánh nhưng có dân biểu đã hô hoảng đích danh ông Phạm kim Ngọc, Tổng trưởng kinh tế !

Nếu ông Phạm kim Ngọc chịu công bố bản thực đơn 100 món ăn choi đó, thi có lẽ các... báo sẽ cầu ơn ông, quên hết các món kiêm rice, phản xuất song hành mà ông đang nhét vào miệng đồng bào thua mèo khó nuốt thay mẹ ! Nếu ông Phạm kim Ngọc là người bị báo chí si vả nhiều nhất trong năm qua thì ông cũng được báo chí thương hại nhất, vì biết ông chỉ là người đeo cái đầu ra chửi báng. Cái ông tổng trưởng có cái trán nhẵn như đầu Tổ Văn này còn thêm tội nói năng vung vit, rất thiếu hợp với tinh túch con nhà làm báo.

Sau khi ông tổng trưởng «nào đó» tung tin về hồ sơ 100 dân biểu ăn bẩn, vị tổng thư ký hạ viện là Nguyễn van Nhuệ đã lên tiếng. Ông Nhuệ không cải chính rằng vụ ăn uống đó là vụ không. Ông chỉ cải chính đại ý là ; «Làm chó gì có hồ sơ ! Ông Tổng thư ký rất tự tin, nói rằng các dân biểu xã lô ăn thi cũng kin như bưng, sức mấy mà «Xia» rồi được hồ sơ !

Có lẽ nhò kinh nghiệm bản thân mà ông Nhuệ biết như thế. Nhưng nhớ lời cải chính hung hồn của ông, các bạn đồng viện dân biểu khác sẽ lấy lại tự tin. Và trong năm con heo sắp đến, qui vị cứ tung tung tiền túi, deon sơ đứa nào lập hồ sơ hết !

Từ chó sang heo

Một biến chuyển cuối năm cho thấy chiều hướng từ năm chó chuyển sang năm heo hạ viện của các vị DB sẽ bớt nói năng hung hăn mà làm àn kin đáo, àn lời àn tiếng hơn. Đức tính của heo vẫn là ăn nhiều, không sủa bậy như chó. Chó oảng oảng suốt ngày chờ heo thì chỉ ủn ỉn đòi ba tiếng mà thôi.

Điển hình là buổi họp của Hạ nghị viện để bác bỏ phúc nghị dự luật ngày sách năm 1971 của Thượng viện trả lại.

60 ông NS Thượng viện đã họp 8 phiên hỳ hục, trong vòng 14 ngày để xét chi ly từng mục của dự luật ngàn sách. Kết quả là các ông nghị đã cắt xén đi 10 tỷ 238 triệu trong tổng số 235 tỷ tiền chợ của nhà nước. Trong số 10 tỷ bạc bị cắt, khoản gày ra nhiều điều đáng chú ý nhất là 100 triệu mét phi của phủ Tổng thống và 25 triệu của chính qui vị DB.

Khi các ông nghị bàn chuyện cắt 25 triệu của các DB, một số vị thực tế như Trần trung Dũng, Đoàn văn Cừu đã can các bạn đồng viện rằng cat ai thi cắt đúng cat của các chú em dân biểu. Của đâu con sót, các chú dân biểu bị cắt thế nào cũng kêu oái oái, và chỉ cần hò một tiếng là các chú nóng nảy sẽ bắc bỏ toàn bộ phúc nghị của thượng viện cái rụp.

Quả nhiên có một tiếng hô. Đó là tiếng hô «Tiền định !»

Bản phúc nghị được trả về Hạ viện. Các dân biểu khóc cần bần cãi gay go, chỉ cần 2 tiếng đồng hô, biểu quyết ực một cú, bác bỏ ngon o !

Một trăm cánh tay dân biểu đeo lèn đều như linh dương hành, dư đủ hai phần ba túc số hiến định để bác bỏ phúc nghị của thượng viện.

Thế là quý vị dân biểu cứu thoát được 10 tỷ bạc cho nhà nước nói chung và 25 triệu cho qui vị nói riêng. Trong khoản 25 triệu đó, có chì cho mỗi vị dân biểu hơn 100 ngàn để cho các vị đem về phân phát cho cử tri, gọi là «công tác xã hội».

Chứ có một nước nào mà dân biểu lại có tiền nhì nước chi để đem biếu xen cõ động cho cá nhân. mình trong cái năm sau cùng một nhiệm kỳ, hòng vận động đặc cử thêm 1 nhiệm kỳ nữa ! Ma số tiền đó sẽ đến biếu ai ? Theo ngụ ý của ông Đạo Cây thì một số vị đem về cúng cha xir, một số khác để mừng tuổi các viên chức xã ấp. Các «công tác xã hội» đó có vẻ thiết thực và kiếm phiếu bộn nhất !

Nhưng không phải quý vị dân biểu chỉ vì 25 triệu của mình mà bác bỏ phúc nghị thượng viện. Qui vị đâu có ích kỷ đến như vậy ! Cú biểu quyết 100 cánh tay của qui vị là cốt xả thân cứu nguy 10 tỷ bạc của nhà nước kia !

Cho nên các ngài cứ lùi lùi tiến tới theo thuyết Tiền Định.

Trong hơn 2 giờ, có 6 dân biểu lên diễn đàn yêu cầu giữ nguyên lập trường của thượng viện.

Còn phía 100 vị chống lập trường của thượng viện, chỉ có 2 ông lên phát biểu ý kiến. 98 ông kia thủ khẩu như bình. Nguyên tắc là thà rằng ăn nhiều còn hơn nói nhiều. Năm chó sáp qua, năm heo sắp đến ta thấy rõ chó đã chịu thua heo !



KHA TRẦN ÁC

HY VỌNG

Đang tưng bừng tài viết về tất niên thì nhận được hai lá thư, một của Thạch Trung Giả đang tu tiên trên núi ở Nha Trang, một của Nguyễn Liệu, người đã từng cao dẫu tham nhũng, hiện nay làm hiệu trưởng Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Thạch Trung Giả không viết gì trong thư, chỉ gửi bài thơ sau đây :

TÂM SỰ CUỐI NĂM

Đi đâu ? Về đâu ? Sống đâu ?
Chết đâu ?
Nhìn bốn phương u hâm một màu.
Đi đâu ? Về đâu ? Sống đâu ?
Chết đâu ?
Lòng đêm thâu hỏi giữa đêm thâu.

Sau lưng đà vắt bỏ
Mỗi mảng với quê hương
Trước mắt nhìn đây đó
Tìm đâu ra nẻo đường
Sau lưng làn sóng đỏ
Trước mặt núi hôi tanh
Người có hay không có
Người mà ăn thịt người
Giặc giết mình xác đồ
Bạn cui xuống ăn nhai
Nước bốn lần thiên cổ
Thì chúng cũng ăn nhai.
Đi đâu ? Về đâu ? Sống đâu ?
Chết đâu ?

Nhìn bốn phương u hâm một màu.
Đi đâu ? Về đâu ? Sống đâu ?
Chết đâu ?
Lòng đêm thâu hỏi giữa đêm thâu.

THẠCH TRUNG GIẢ

Ngược với bài thơ chán chường yếm thế của Thạch Trung Giả, lá thư của Nguyễn Liệu đầy tin tưởng lạc quan vì Nguyễn Liệu mới báo Đời ra dự lễ khánh thành Quảng Ngãi Nghĩa Thục, một trung học miễn phí đầu tiên do nhóm tư nhân đảm nhận, giúp học sinh nghèo. Đáng nhẽ thì Đầu Gối ra dự lễ, nhưng nghe anh viết trong thư, anh còn mời Tông thống phu nhân và nhiều chính khách lớn, nhiều Tông trưởng v.v. nên Đầu Gối cự hùng, vì chỗ nào có các đắng tai to mặt mèo, có các đắng đại diện chính quyền thì không có Đầu Gối. Vì thế Đầu Gối chỉ gởi ra 100 ngàn đợt dầu, góp một viên gạch vào công cuộc chung. Anh Liệu ơi, một trăm ngàn lúc này không giá trị bằng một xu trước kia, nhưng trong lúc năm cùng tháng tận, ai nấy đều lo méo mặt vì tiền, nghèo như báo Đời mà "chạy" được 100 ngàn để góp phần với các anh, cũng đủ nói lên lòng nhiệt thành tha thiết của báo Đời đối với Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Năm "Chó" là một năm toàn những chuyện chó đẻ, nhưng việc làm của các anh không những không chó đẻ chút nào, nó còn là chút đốm lửa hy vọng chưng tỏ trên đất nước này, những người có lòng, có thiện chí, chưa chết hết, và nếu chúng ta biết tập hợp mọi thiện chí, thì đời vẫn còn đáng sống, tương lai chưa đến nỗi ăn mày.

Sự thực, tương lai cũng không đến nỗi quá bi thảm như anh Thạch Trung Giả viết trong "Tâm sự cuối năm". Trong những ngày cuối năm, Đầu Gối nhận thấy tin tưởng kinh khủng. Không phải tin tưởng một cách mơ hồ, mà tin tưởng một cách vững chắc, có căn cứ rõ rệt :

Từ trước đến nay, Đầu Gối vẫn nghĩ rằng chủ nghĩa Cộng sản với tất cả cái hay ho, cái quyến rũ của nó, vẫn không phải chân lý cuối cùng của nhân loại, con đường tất nhiên của lịch sử. Trái lại, nhất định Cộng sản sẽ thất bại, không phải chỉ vì tính chất hận thù đậm máu khủng khiếp của nó, nhưng chính vì nó biến con người kháng cự là con người, chỉ là những cái máy không hơn không kém. Một dội khí, trước những thắng lợi của Cộng sản, Đầu Gối đâm nghi ngờ, cho rằng mình chủ quan, nhận định sai lầm về Cộng sản. Nhưng bây giờ thì Đầu Gối không còn hoài nghi nữa. Cuối năm nay, nhân vụ dân Ba Lan nổi loạn vì дол, tất cả dư luận báo chí, cả những báo thiên công, đều cho rằng chủ nghĩa Cộng sản không những đã lạc hậu, mà đang phá sản, đang dần chết. Ký giả quốc tế Raymond Cartier viết trong Paris Match số ra ngày 2-1-71 : "Chủ nghĩa Cộng sản đã hoàn toàn thất bại ở mọi nơi, người ta đều ngán ngẩm nghĩ rằng chủ nghĩa này là đại diện cho mầm hy vọng của hàng triệu người có thiện chí trên thế giới. Nó chỉ còn là một xác chết, một chủ nghĩa chết, bảo vệ bởi một bộ tham mưu gồm toàn những ông già no nê quyền binh trong một chế độ độc tài cảnh sát trị. Nó đã lấy mất của con người tự do, đánh đòn lại nó cũng chẳng mang lại cho con người sự sung túc, sự đầy đủ về vật chất. Thật là một điều quái đản là nước Ba Lan đất đai phì nhiêu, đầy nguồn lợi thiên nhiên, lại chết đói, dân nổi loạn vì дол. Cái bệnh bất trị nhất, sâu xa nhất của chủ nghĩa Cộng sản là bất lực, không biết sản xuất, không biết làm cho dân

giàu nước mạnh, bởi một lẽ rằng không thể có sự giàu sang, sung túc nếu không có tự do ».

Điều đáng buồn hơn nữa là trong khi trên thế giới chủ nghĩa Cộng sản đang đi vào con đường phá sản, thì ở đất nước này, người ta vẫn bám vào cái chủ nghĩa lạc hậu này, nhân danh nó, để đưa hàng triệu sinh linh vào lò sát sinh. Vậy thì, anh Thạch Trung Giả đừng quá bi quan. Ở miền Nam này, người ta chỉ cần bớt ăn cắp một chút, bớt vô liêm sỉ một chút thì Cộng sản đã hết đát sống ! Cho nên chúng ta có lý do để hy vọng tràn trề là sang năm Tân Hợi, ít ra chúng ta — nếu không được sống tiếp người, cũng vẫn còn được sống tiếp hào tự do, khởi trở thành heo đỡ.

"VU KHỐNG"

Bia báo Xuân của Đời (bạn đã đọc chưa) có bức hình cô gái ngực trần cầm nhành hoa tặng đón giáp Đời. Nhiều bạn phản ánh rằng người con gái mang bông đùi, ngực lép kẹp. Không vú, thành ra nấm không khoái lắm. Sự thực thì cô gái này có đôi núm hoa tuyệt đẹp. Đầu Gối ngâm 3 ngày liền, không biết chán. Nhưng vì sợ ông Thông Tin tịch thu báo về tội khiêu dâm, nên Đăng Giao đã phải làm công việc đau khổ là bôi bẩn vú, viết đè lên vú ba chữ "Xuân Yêu Đời" cho nên kết tội cô gái không vú là một điều "vô khống" trắng trợn. Ngâm cái hình cô bé không vú, Đạo Cây lên tiếng ưu thời mẫn thế, tuyên bố rằng: Đất nước này, chỉ còn hai hàng người, một là bọn lưu manh, hai là bọn đạo đức giả cùa chính cổng đạo đức như ta thì chết hết rồi

TRÀ CHO CÉSAR NGÔ VĂN HAI

Về vụ luật sư Ngô Văn Hai đại cáo Liên Hiệp Quốc, Đầu Gối trong một số trước đã viết một đoạn rằng.

"Cái sing kiến cướp diễn đàn Liên Hiệp Quốc là do Đầu Gối nói với bác sĩ Đức và bác sĩ Đức đã thảo bài diễn văn đưa cho Luật sư Hai đọc tại Liên Hiệp Quốc.

Bạn đọc chắc thừa đoán đây chỉ là một câu viet ron. Đầu Gối ron vì Đầu Gối nghĩ rằng cái vụ cướp diễn đàn Liên Hiệp Quốc chỉ là một trò đùa ngoạn mục, đáng nhẽ đề

Đầu Gối mẫn, hơn là luật sư Hai mẫn. Sự thực thì Đầu Gối không có sáng kiến cướp diễn đàn, mà bác sĩ Đức cũng không hề soạn diễn văn dùm luật sư Hai, chiến công oanh liệt này là hoàn toàn của người hùng Ngô Văn Hai. Theo ý kiến của bác sĩ Đức, Đầu Gối cần tuyên bố đứt khoát để tránh mọi hiểu lầm nhất là để trả cho César cái gì thuộc về César."



THƠ CUỐI NĂM

Lại cuối năm ư, lại tết à?
Thời gian ở nhỉ, cũng mau qua /
Trách nào tuổi trẻ không mau hết
Và tóc pha sương hiện nết già !

Nhiệt huyết thanh niên đã nguội dần
Lòng ta đâu nữa những mùa Xuân.
Tai nghe nghênh ngang lời thiên hạ
Thơ viết buôn tinh lạc mẩy vẫn.

Đời quay như trục bánh xe mòn
Bãi cỏ hồn ta úa lá non !
Dành nhỉ Xuân hồng, ôi sắp lặn
Vết chàm thay thế vết tươi son.

Ba mươi tư tuổi đã già chưa
Tết đến tai nghe sao hưng hờ ?
Có lẽ cuộc đời vô vị thật
Cuộc đời chó đẻ mặt lỳ tro !

Năm này năm khác nối đuôi nhau
Mấy chốc râu ria sê dài mầu !
Từng suối thời gian trôi lẳng lặng
Ngồi nhìn Xuân chêt chêt nghe đau.

Này Xuân hôi tết, hãy khoan thai
Vội vã làm chi những bước dài !
Một nửa đời ta giờ đã mất
Nửa còn : xơ xác, sắc đương phai.

Tạ sợ Xuân về, sợ tết sang
Sợ mai đời sẽ bóng thu vàng
Luôi xanh yêu quý vèo bay mất
Vĩnh viễn không hề một tiếng vang.

TÚ KẾU



bão rót

• bút ký chiến tranh của PHAN LẠC TIẾP

Thế là Nhã đã chết được hơn một trán ngày. Mấy người lính trên ghe chủ lực, chân tay tháp tùng của Nhã, bùa qua cỏ lam cỏ cũng Nhã. Nắng hướng cam trên mui ghe, khói bay toa ra cả mặt sông. Họ đốt cả vang sữa. Bùa áy họ có mời cả Tâm, cả Thạch xuống cùng dự. Hình ảnh Nhã trở về được quên đi, bỗng lại hiện lên rõ rệt. Họ bao, lúc hấp hối thiêu úy Nhã nắm gối đầu vào mũi thuyền này. Ông đã nhìn lại tôi khép lụt và úa nước mắt. Ông linh lam, phô hộ tại tôi hết sức... Khi mấy người lính đốt mả và những thỏi vàng, tro bay túi túi, cuồng quyt trong gió, Thạch kinh thê nghĩ được rằng người con trai 26 tuổi, vui vẻ và tảng mạn, có người yêu là Quỳnh, sinh viên luật khoa..., vậy mà bây giờ đây hàn nỗi! Nỗi lòng đó i nhặt i những vàng, những mảnh này. Người lính thả lôi khẩn hot tro thanh dò xuống lòng sông, và xa theo mấy xá. Ở trong khoang chịu ra, Tâm đeo kính, yết mực lạnh lùng như Thạch biết Tâm buồn. Trung sĩ thuyền trưởng nói:

-- Xe i người trun, úy va eo.. Gợng nói như cõ lấy vè ôn áo, vui vẻ, nhưng chia trong sự cố gắng ấy bõng như tỏi và đầy những nỗi nhớ thương. Tâm vẫn ngồi im, lầm lì như không hề xúc động. Bùa cõi cũng 1 trán ngày đã trôi đi trong sự lạnh lùng, buồn tẻ.

Chiều tà hết nắng. Gió thổi như từ trên cao phả xuống mặt sông, luồn qua khe gỗ hở, vào trong lòng ghe, lạnh giá. Ngọn nến cam ngoài đầu ghe, đã lụa ngọn lửa lay lắt rồi tắt, Thạch thấy sợ, tay nỗi da gà. Tâm vẫn ngồi lú đú. Cảnh vật chìm dần trong màu xám loãng. Tâm đưa Thạch lên bờ. Gió ngoài trời hau như lạnh hơn. Thạch nhớ tới những ngày trở gió miền biển vào những tháng cuối năm. Gió thổi vật vã trên đỉnh những hàng phi lao. Biển rộng và đổi màu vàng bần. Ngoài khơi mùi mít những con sóng đuổi nhau xô bọt trắng vào chàm hòn Cù Lao Sanh.. Những khi ấy, Thạch thích được ngồi trong phòng ấm, bèn bếp, lửa hồng, ăn một thứ gì đó như bắp rang, đùi phộng và nhài Tâm. Tâm hút thuốc từng dý, thở khì khí mùi mít... Nhặng bày giờ thì khác. Cái lanh ở đây chưa đủ để làm tê buốt, nhưng thừa đủ để làm ngồi lên trong lòng Thạch những niềm nhớ tiếc bàng hoàng. Tâm bảo đây là mèn đồng bằng đất ẩm. Mặc dù úa sông có bão biển thời về nhưng đó chỉ là thư gió ngoi, gió xa...

Thạch đi sát bên Tâm, siu cánh tay chàng. Tâm quàng tay qua lưng Thạch. Hơi ấm từ người Tâm làm ấm bên má của nàng. Thạch bỗng thấy sự lạnh giá như xa đí và mất. Nàng muôn khóc vì sung sướng, vì tủi thẹn. Nàng muôn

nói, anh Tâm, anh Tâm, em yêu anh vô cùng... Em yêu anh hơn cả đời em nữa.. Nhưng Thạch không nói được. Bỗng Tâm dừng lại và nhìn xuống mặt Thạch. Và chàng nói sao em khóc. Tiếng nói đầu dâm tha thiết, Thạch cũng không biết chàng đã khóc hồi nào, nhưng hình ảnh Tâm mơ màng xa đí như qua 1 mè i sương và nàng bõig thấy sợ. Đôi mắt úy khuôn mặt ấy và gợng nói này nhở ở một nơi nào đó, không threc. Nhưng đó là hạnh phúc của nàng Thạch níu chặt cánh tay Tâm và cắn môi để khóc bật ra tiếng khóc. Nàng cái xuống và nghĩ tới đứa con trong bụng. Tâm đưa Thạch vào phòng. Đầu nàng choáng váng, muôn nôn, chát chúa như bứ lên trong cổ. Mồ hôi ướt đần nơi chân tóc, nơi sống lưng. Bây giờ nàng đã tĩnh. Thạch muốn nói cho Tâm hay rằng anh Tâm, anh Tâm chúng ta sắp có con. Nghĩ thế, nhưng nàng vẫn ngồi im, và ngược nhìn chàng. Tâm trù tư như xuống. Chàng vuốt những sợi tóc vướng mắc trên vầng trán của Thạch và âu yếm nói: em sẽ phải tĩnh trường nhiều. Thạch ngồi yên và khẽ nói... vì em sắp có con... Lời nói ấy như không phải nàng thốt ra, nó xẩy đến như một sự tình cờ của cả hai người, và như đánh thức cả tần hồn. Thạch một sự nôn nao kỳ lạ vừa sung sướng vừa lo âu. Tâm nón hai vai uâng, mím cười và nói khẽ: Ta sao. Chúng ta sắp có con... Vâng, em đã có thai gần ba tháng. Nên em bay sợ. Em thấy khiep hãi, lo âu đủ tuổ. Em nghĩ đứa con hoai hoái. Đôi lúc em thấy coi mình như ở đâu đó trong anh, trong em. Em muốn no giống anh rồi nhiều khi em đã quên hồn anh và chỉ nghĩ đến nó. Nhưng chính những lúc ấy hình ảnh anh lại đầy áp trong em, và em không phải biện được sự cách biệt giữa anh và con trong sự yêu thương của em nữa.

Trời đã tối hẳn, nàng nắn dùi trên giường và bỗng thấy yên tâm, và tha thiết yêu đời.

Trời đã bắt đầu rạng sáng. Ông Thiếu Tá Quận trưởng ngồi trong khoang nghe, đang cùng ông trung úy trưởng ban ba xe n lại phòng đồ hành quân. Ngay ngoài sân trước, mấy anh niệu thính viên đang kiểm soát lại tần số liên lạc. Hai bên bờ sương dần dần loãng. Một sòng có phảng phát khói. Tâm xem đồng hồ, đã 5 giờ 45. Các phi cơ sập tối. Máy chiếc ghe theo sau, hiện đang mờ nhòa trong lan hơi nước, trong thật hiền lành. Tâm đã quá quen với vùng này. Anh đêm từng cửa rạch để biết đích xác điểm bộ quân. Từ phía thượng giòng, mấy chiếc PBR tăng phái đã xuất hiện, xe nước trắng xóa chạy tới. Ông Quận báo cái loi này chạy quá xá hả trung úy. Tâm đáp vàng, loại tàu Mỹ nói chuyen giao. Người cố vấn Mỹ ngồi lấp lửng trước cửa ra vào, mặc áo giáp và đội mũ sắt hai lớp, đang vận nút máy truyền tin. Bên cạnh đó, anh trung sĩ đeo đèn, mà mè cái gậy tre do một anh thuyền trưởng Việt Nam tặng. Anh ta khoe mèi là cái gậy có 5 lóng, mà người bạn Việt Nam đã giáng là sinh, lão, bệch, tử rồi lại bít đầu là sinh, nên cầm cây gậy này rất hèn... Bây giờ cây gậy nắm gọn trong tay anh ta, có lẽ anh ta nghĩ, sự nguy hiểm sẽ đến bảy giờ, nên có tin vào sự thần diệu của cây gậy... Trời đã sáng hẳn. Lạnh tê tái,

Máy bay đã xuất hiện trút bom xuống điểm hành quân. Tiếng nổ bùng lên, và khói bốc lên từng đun. Tân tinh, 30 phút nữa mới tới giờ đồ bộ, cứ từ từ thả trôi cùi vua rời. Giờ đó là đến. Anh cho lệnh ủi bãi, thả bộ binh lên, rồi rút ra tuần tiêu dọc theo trực hành quân. Công việc giản dị và gần như quên thuộc. Linh dã lèn hết. Tâm đứng lèn mũi tàu quan sát. Chẳng có gì lạ. Có lẽ lại về phòng. Lúc này anh thấy thèm được ngủ muộn, ủ mình trong chăn ấm, anh hèn được lười biếng nằm nghe radio buổi sáng, điem báo, rồi tin tức... một ly café nóng, thèn được quờ tay đùa đùa sang phần thân thể của Thạch, thèm được thấy cái lạnh ngọt ngào len lén bo vào từ mép chăn êm, mơn man trên cánh tay trần và thấy mình yêu gia đình, yêu vợ hơn bao giờ hết. Anh nghĩ đến Thạch.

Chắc giờ này Thạch đã thức. Nàng còn nằm trong chăn, và đứa con trong bụng. Tâm mỉm cười. Anh không ngờ sự có thai của Thạch làm anh thay đổi đến thế. Anh như vừa lớn lên, với những áu lo, sung sướng. Rồi ít lâu nữa anh sẽ có con... Thật là kỳ diệu. Anh miên man suy nghĩ. Trong khi ấy chiếc ghe vẫn lùi lùi chạy dọc theo bờ sông lớn. Anh hạ sĩ thuyền phô da giăng bể lá phía ngoài khoang. Tiếp giây cable chạy rợp rợp qua lại. Bỗng có tiếng quát lớn. Dừng lại. Dừng ghe lại. Tâm nhìn ra. Từ 1 con lạch nhỏ, nước đã gần cạn hết, một người đàn bà đang lấp lấp giở tay bèn mang ghe tam bản cào bùn tiến ra cửa rạch. Người lính chúa súng về phía đó. Chiếc ghe từ từ tiến tới. Đó là một người đàn bà độ ba mươi tuổi. Mắt tròng bệch. Một tay bế chặt đứa nhỏ hồn hồn mìn sinh. Người đàn bà đó nhìn lèi, đôi mắt vắng vỡ và khiep nãi. Tâm bảo người lính hạ súng xiếng, cùng lùi ấy chiếc ghe đã lại gần. Tâm nhìn thấy trên lưng áo người mẹ trẻ kia có ám ý ngoi khói. Tâm bao mẩy người lính đỡ người đàn bà lên ghe, sai y tá chăm sóc. Cả lung áo chị ta hãi nhở đã cháy hết. Da thịt đỏ bừng, một vai cao cháy xạm. Người đàn bà không nói gì, vẫn bế chặt đứa con trong tay. Đứa trẻ nằm ngo簟 ngủ, tóc dei dài u thực tốt. Khi vết thương đã đợt báng lại, người đàn bà mới nhìn xung quanh và như vừa chợt nhớ hỏi, mấy anh ơi cái ghe của tai đâu vừa từ từ nhô lè cắn răng vào lòn môi dưới để khói bài ra tiếng khóc, sao chị ta giống Thạch quá. Điều ấy làm Tâm bùi ngùi. Tâm quay đi, và nhớ đến Thạch nhiều quá. Đứa con mình rồi sẽ ra sao. Có thể một đêm nào đó, địch mang toàn lực va công đánh, rồi nhà cháy, lính chết, rồi Thạch, rồi... làm sao biết được. Sự tàn nhẫn nào cũng có thể đón trong phút giao tranh.

Từ trên mui ghe nhìn xuống, Tâm thấy trong bóng mát của vách gỗ, người đàn bà ngồi ôm con và đứa bé vẫn còn say ngủ, mà nó hây đỏ, gục đầu vào ngực mẹ như đẽ tim hơi ấm. Tâm nhìn mãi và nghĩ, có lẽ rồi con mình cũng như đứa trẻ này. Trong giấc ngủ đầm đìu và thức, đôi môi nhỏ hồng của đứa trẻ, bỗng uốn éo như đang tập cười.

Tâm ký tên vào một số công văn để sẵn trên bàn, lật qua lật lại tấm bia, xem còn sót gì không, rồi đứng lên. Tâm gọi khẽ. Anh hạ sĩ bị thư chạy vào, mang chồng văn thư đã ký ra đi. Vừa rời cửa, Tâm gọi lại. Anh hạ sĩ đứng chờ. Tâm dùng tay lèn đùi vòng quanh bàn, bao tràn suy nghĩ, rồi nói khẽ :

— Anh kêu ông quản nội trưởng, bảo dẫn chị gì đó lên đây.

Anh hạ sĩ dạ, chào rồi đi ra. Tâm đi loanh quanh trong văn phòng. Tiếng máy chữ gõ lắc cỏ ở gian bên.

Ngoài sông, sông xô vào lườn đất ốc ách. Gió lùa lùa trên nóc mái lá từng đợt và lạnh. Tâm xoa tay vào nhau và nghĩ đến người đàn bà này... Anh không thể quên, cái tẩm túng bị nám vì bon xang đặc, ưng hồng một vài chỗ cháy xám. Cánh tay cao bùn, đứa trẻ năm ngủ ngoan trong hơi ấm của mẹ và mím cười... Anh thương lam. Đó là những bất hạnh của đất nước ta. Đó là mảnh mộng của sự chia xa, hồn oán nỗi không được đổi xứ xứng đáng, hoặc đèn bù. Nhưng còn cái ghe kia, cái ghe tam bǎn hai dây, lúc khiêng lèn ghe chủ lực vì vô tình để ghe rơi xuống bể ra, mới hay, trong đó rất nhiều tài liệu của địch. Phải chăng người đàn bà này đã vô tình lấy ghe này để chạy trốn khỏi vùng lửa đạn. Chị ta đã chỉ nghĩ tới đứa con, tình mẫu tử đã bắt chấp tất cả mọi gian nguy, mọi phượng tiện... Hay là địch đã lợi dụng chị ta với đứa trẻ này để tẩu thoát mờ tài liệu kia. Không sao biết được. Nhưng hiện tại, trước mặt Tâm, người đàn bà ấy đã đứng kia. Mắt mày đã tĩnh lại. Đứa nhỏ vẫn ở trên tay và vẫn ngủ. Tâm chỉ ghe bảo :

— Chị ngồi xuống.

Người đàn bà lùi dần ngồi xuống chiếc ghế mây đan trước bǎn cửa. Tâm và cùi nhín đứa trẻ. Ngón tay dài, trang muốt của chị ta khẽ vuốt tóc con, rồi vạch mép khăn bông, để lộ khuôn mặt hờ hững của đứa bé. Mới có mấy bữa, mà đứa trẻ đã đã về lớn hơn. Nụ cười móm mố như mòn vươn vai. Người đàn bà sửa lại cách bế, rung rung. Đứa bé sau một hồi cười quay, đã lại rúc đầu vào ngực mẹ, ngủ say. Tâm hỏi :

— Mấy bữa nay ở đây chị có được dễ chịu không? Chị ta chỉ đáp :

— Dạ.

— Tôi muốn hỏi, chị có được đổi đổi tử tế không. Vì dù sao chị là người đàn bà mới sinh nở, nhất là đứa bé kia, nó hoàn toàn vô tội. Tôi nghĩ rằng nó phải được đổi đổi tử tế. Còn số tài liệu kia... Vâng số tài liệu ấy, tôi không muốn nghĩ là của chị, mà chỉ muốn biết ai đưa cho chị, hay chị liên quan gì đến người giữ số tài liệu này...

Người đàn bà không nói gì. Vẫn ngồi im, cùi nhín con. Sau đó lật qua bì phong. Trên bàn giấy, tập bản sao còn đùi. Anh biết được rằng đây là cơ quan huyện ủy. Có thể chị ta là một can bộ giao liên. May bữa nay, ông quản trưởng đã xúi tiến việc này. Góp đỡ sẽ tìm được một vài đầu mối tốt. Tâm lật qua lật lại tập tài liệu và hỏi người đàn bà :

— Chị nên nói thật. Thực tình nhìn chị và cháu

bé, tôi thương lắm. Tôi muốn giúp chị, hay ít nhất cũng là đứa bé được sống bình thường. Chị cứ khai hết. Tôi sẽ tìm cách giúp chị. Chị nói đi.

— Dạ thưa ông, tôi không biết gì hết trọn.

— Vâng có thể như thế. Nhưng chiếc ghe này là của chị, hay của ai.

Người đàn bà không nói gì. Cũng như mọi lần hỏi khác. Chị ta chỉ ngồi im, cùi nhín con, và Tâm không thể nhận ra giao cho tiêu khu khai thác. Tâm sắp có con, và Tâm nghĩ chắc gì đứa con mình đẹp bằng đứa trẻ này, dễ thương bằng nó. Và đứa trẻ nào thì cũng đều vui tội, Tâm muốn cho chị ta xuống dưới nhà tạm giữ, nhưng hỏi lại lần thứ

— Chị nên tin tôi. Tôi thực tình muốn giúp chị, vì thương cháu bé.

Tâm vừa nói tôi đây thì có tiếng gõ cửa, và ông Trung úy trưởng ban hai trên quận bước vào. Quần áo đầy bùn và súng ống đầy mìn. Ông ta đứng sững nhìn chị ta vừa nói nhỏ :

— Trung úy, việc này kẽ như đã xong rồi. Tôi muốn nói riêng với trung úy một tin vui.

Tâm bảo :

— Thời, chị hãy đi xuống dưới kia, khi cần tôi sẽ cho hay.

Người đàn bà ngược nhín ông trung úy trưởng ban hai và nói :

— Trung úy. Ông có thể cho tôi biết kết quả mà ông vừa nói không. Vừa nói, mắt chị ta như đổi khác, sáng rực và đầy lo âu.

Ông trung úy trưởng ban hai, khoanh tay và khẽ jác đầu. Người đàn bà không chịu ra, vẫn mím môi như muôn khóc, như muỗi bít lén. Vào đúng lúc đó, mấy người lính hồn hợp của quân và dayen đoàn mang vào ba khầu sáng và một cái nón nan. Tất cả ù rợn vúi trước mặt họ, người. Người đàn bà bỗng hé lén, và từ từ xỉu xuống. Tâm lao đầu và nói khẽ :

— Thoát buồm.

Ông Tr. úy trưởng ban hai nói :

— Theo tài liệu của trung úy cung cấp, cuộc hành quân đã được tiến hành nhanh. Tuy nhiên, bị động đã di dời gần hết. Cuộc bố ráp sang nay chỉ có vậy. Tên huyện úy chết rồi. Cái nón đó...

Tâm cầm cái nón nan trên tay. Máu còn động chưa khô hẳn ở vai thò nan. Vứt cái nón xuống. Tiếng rơi khẽ, buồn và người đàn bà tỉnh lại, nức nở :

— Anh Tư, anh Tư, anh bỏ mẹ con tôi...

Tâm bùi ngùi xúc động. Cho gọi ông quản nội trưởng đưa chị ta xuống phòng y tá. Chị ta lẩn ngẩn nhìn cái mũ nan và nến mào...

Tâm nói nhỏ và xùi chị ta nghe :

— Xin chia buồn cùng chị.

Người đàn bà thất thần khuất vào phòng y tá. Tâm và ông trung úy trưởng ban hai ngoài ra ngoài sân. Nắng mỏng phủ trên mặt sông, sông vỗ đập ngang, gió lạnh từng đợt. Hai người bắt tay nhau. Tâm nghẹn giọng và nói bằng quơ :

— Trời còn bão rợt. Lạnh quá.

ĐỒNBU

đời

LŨHỒ

LẠI HẾT MỘT NĂM

Năm 1970, với vụ Apollo 13 thất bại, tiến chiếm Kampuchia, Luật Người Cày Cỏ Ruộng, De Gaulle, Nasser qua đời và kết thúc vụ Martine Bokassa và ông Dương Văn Minh quyết ý ra ứng cử Tổng thống.

● **Vụ con gái của Tổng thống Trung Phi** thuật dẫu gây được sự chú ý và bấy giờ trở nên điều nghi hoặc. Lê thường, cảm xúc ban đầu bao giờ cũng mạnh mẽ. Có một thằng con đi làm ăn xa được tin bố mất vội và trở về quê. Về đến nơi thì đám tang đã xong. Anh ta nhớ ông bác quàng gáy dẫn đi thăm. Ông bác chỉ ngồi mộ mới bao với cháu : « — Đây là nơi yên nghỉ của cha con ». Thằng con chí hiếu và cùng xúc động. Nhưng đang khi hàn quỳ trước mộ, van vái, khóc than thì ông bác lại bảo : « — Ấy ! Tôi nhầm rồi. Đây mới là mộ của bố anh ». Vừa nói ông vừa chỉ sang ngôi mộ mới khác bên cạnh. Người con quay lại, hai ngôi mộ giống nhau. Anh ta hết ngay xúc động vì không còn biết đâu là mộ thật của cha mình !

Câu chuyện con gái Bokassa cũng thế. Bây giờ cho dù có gái đen mới khán phá có là thứ thật cũng chẳng có ma nào tin. Mà tin để làm gì? Vô duyên. Thật tình, hẫu hết các lời tuyên bố trong năm qua của các vị lãnh đạo đều có sì tm Bokassa có. Đại khái Tổng thống tuyên bố 90000 các vùng đất đã được bình định. Thế rồi Thủ trưởng thực xuống 70000. Và mới đây, trên chương trình « Người dân muốn biết », ông T.T Thông tin lại nói rằng chỉ ở một tỉnh Kiên Hoà đã có hơn 300 ấp chưa giải phóng được ? Biết tin ai đây ?

Sang đến lãnh vực kinh tế, vụ khai thuế đang làm cho toàn dân từ giàu đến nghèo phát hoảng. Nghe ngán hàng hô hào cho kỹ thắc vỡ danh, mấy tay nút của đua nhau trút của vào. Bây giờ bộ Tài Chính đổi truy thu thuế. Thế là, thiên hạ ủn ủn kéo nhau đi bán rẻ. Một trăm triệu lạy năm bảy chục triệu, chẳng ma nào kèm mua.

Về việc mưu sự hòa bình. Trước sau, Phật giáo Án Quang chủ trương tận diệt cần lao và hả uy tín độc tôn của khối Công giáo. Nay thì, các thầy đi Nhà thờ Đức Bà, các Cha lại đặt đầu nhau vào Án Quang. Thế là, bao nhiêu tháng tù tội, đào ngũ, lén trốn để hoàn thành nhiệm vụ cứu nước, cứu đạo, hay bơ vơ biệt tựa vào đâu ?

Rồi, nhìn bức hình thấy Thầy Viện trưởng, ông Linh mục, ông Tướng Minh cầm mỗi người một con bồ câu mới thấy thời thế đổi thay, lần quẩn, loanh quanh nay vua mai giặc chẳng biết đường nào mà tính.

Năm tới, chắc chắn phải có hòa bình.

Khi mọi người đã chụi ngồi lại với nhau. Dêm Giáng Sinh Đức Tông Giám mục đã dầm ngực tự kêu lên là chưa chụi hòa hiệp với anh em. Bên Án Quang cũng khởi sự cầu nguyện hòa bình chung với mọi giới. Đó là, một kết thúc đẹp nhất của năm con chó này.

Nhưng ngoài kia...

Cái lạnh 4 độ dưới 0 của cơn gió đông bắc đang tàn sát gai cắp bần cối, trâu bò, gà vịt, mè héo ruộng khô.

Suốt 17 năm qua, chính quyền miền Bắc cố gắng hoàn thành cách mạng vô sản và tầm mức vô sản hóa ấy đã gần như hoàn tất. Nhưng vừa khi mọi người trở thành lao động, vô sản thì một cơn rét của Trời kéo tới.. tận diệt tất cả.

« Cùng tắc biển, biển tắc thông ». Cơn bể tắc của miền Bắc, nỗi cơ cực của miền Trung và sự khủng hoảng của miền Nam có gây cho các nhà lãnh đạo tình trạng chán chê xương máu ? Xin các ngài hốt khát máu cho dân được nhở.

Mền Nam không có cái rét khí hậu nhưng cơn sốt chính trị đã bắt đầu. Việc ông Minh ra ứng cử Tổng thống làm nhiều người tưởng rằng đó là trở ngại cho Tổng thống Thiệu. Thật sự, Nguyễn Dài muốn nghĩ rằng đây lại là một đòn xéo đặt. Dù sao, sức chống đối chính quyền của dân chúng mỗi ngày đã một lần. Ông Minh quy kết với Án Quang có thể là cục nam châm đe hút hết các lực lượng chống đối vào một khối. Hình thái lưỡng đảng vô hình dung đã được hoàn thành. Ông Minh ra ứng cử thì bọn khác sẽ xếp vó lại. Và sau cùng, chỉ cần một bùa phép nào đó, bao nhiêu phiếu lại trút vào cho ông Thiệu và khi đó các dân biểu đổi lập khói mai mỉa liên danh Thiệu Kỳ chỉ có chưa tới 30 phần trăm số phiếu cùi tri.

Năm con chó là năm cắn nhau. Năm con heo sẽ là năm giành giật. Hai ông ta giành nhau cái ghế còn bọn dân đen thì giành lấy hòa bình.

Hòa bình ! Hòa bình ! Ngày vui của nông thôn đã tới nhưng dân đô thị hay chuẩn bị để bắt đầu khổ đau vì nạn thất nghiệp, trộm cướp, và nhất là giới nhà giàu có bao nhiêu của hối từ từ đem nộp cho Thuế vụ. Rồi đây nhà nước cho treo ở các cơ quan Thuế vụ một cái bảng lớn giống như ở Hoa Kỳ : « Nước Mỹ là quốc gia dân chủ nhất thế giới vì người dân Mỹ quốc đóng thuế nhiều nhất thế giới ».

Kiều kiêu hanh đó có nên chênh?

(cuối năm Chó)

TÊ ĐỀ



CHẤT ĐEN VIỆT NAM

Thượng Đế cho tôi hai mắt để nhìn màu đen, chất đen Việt Nam đau khổ.

Tôi nhìn thấy mặt trời mỗi buổi sáng trên xa lộ đỏ như một quả bom napalm nổ toé thiêu xác. Trong ánh sáng đầu tiên đó, có những đoàn xe bạt đèn trên chờ những người lính mặt còn trẻ, áo trận đầy bụi đỏ và những khâu đai bắc đen ngòm như thân phận Việt Nam.

Tôi nhìn thấy những chiếc xe GMC chờ quan tài phủ cờ trên có bát cơm, quả trứng và những que hương tắt giò lộng. Trên đó, có những đứa trẻ, đầu quấn khăn tang cười vui vì được đi xe lớn và có những người vợ trẻ hết nước mắt nhìn quan tài! Những chuyến xe tang có biến đề lộ trình «Saigon-Nhà Vĩnh Biệt»! Những chuyến xe không về thủ đô mà đi ngược chiều... để về Nghĩa trang Quân đội nơi có tượng người lính chiến ngã có độc!

Tôi nhìn thấy những người lính gác cầu nhìn xuống giòng nước đen với những khuôn mặt

lầm lì... không biết họ nghĩ gì? Một đời khi họ bắn vào những đám lộc binh như những đứa trẻ nhỏ thích bắn súng, thích đồ chơi, thích nghịch ngợm.

Tôi nhìn thấy một công nhân già nằm trên máu đặc đen, mặt phủ giày bão, trước nhà mày xi măng Hà Tiên. Ông ta bị con quái vật có chân cao su tròn con quái vật màu vàng có tên RMK đè nát trước khi kịp ăn bữa sáng trên đường đi kiếm cơm cho gia đình.

Tôi nhìn thấy dọc xa lộ những đứa con ro mặt tái mét vì lạnh ngồi sau những chai xăng hỏng hơn da chúng.

Tôi cũng nhìn thấy dọc xa lộ, người ta úi đất bằng phẳng để làm nhà, làm cù xá cho những kẻ đã có nhà, đã có villa, đã có tiền...

Tôi nhìn thấy mỗi buổi sáng đầu họ tròn nhỏ bé của tôi... và tôi phải giam mình trong lớp học một cách khốn sô... có mít mà không được nhìn, có tai mà không được nghe, có mũi mà không được nói, có tay mà không được sờ bởi

chúng chỉ học bằng chữ! Chúng không có phòng chiếu bóng, chúng không có phòng thí nghiệm, chúng không có học cụ... chúng không có gì ngoại trừ đôi chân mang chúng đến trường, đôi tay để giở vở, đôi mắt để nhìn nét phấn trên bảng! Tôi nhìn thấy nền giáo dục như màu đen của chiếc bảng đen! Đã có lần tôi chủ ý lấy một cục phán gà Tây phơi phỏng rồi đặt trong một hộp gỗ thật cẩn thận rồi mang cho chúng xem và bảo đó là mẫu đầu trang mượn ở phòng Thông tin Hoa Kỳ! Chúng thấy tôi có vẻ trịnh trọng quá nên tin là thật chẳng đứa nào dám sờ vào mà chỉ dám nhìn. Có đứa còn nói: «Chắc là trên mặt trăng có than đá vì có chất đen!» Học không hành nó như thế!

Tôi nhìn thấy những cô giáo tiểu học lương lanh 5 ngàn đồng để mỗi ngày phải dậy đủ mòn kẽ móm trò chơi «chim bay, cò bay». Trong trò chơi này có lần tôi bắt cười, cười đau khổ vì cô giáo còn nảy tau hỏa cả học trò mếu máo. Khi cô nói «cò bay» là một em nhỏ chảy lè, thế là

bắt phải chạy một vòng. Cô có biết đâu người ta có tiền người ta bay được như điện, kề cá bay sang ngần hàng Thụy Sỹ để tiền! Cô có biết đâu đã có kè từng bay mà còn mang theo những vali bạc. Cô không bay được là phải, bởi ngày có ăn hết 300đ mà cô lãnh lương chưa đầy 200! Không biết những ông xếp Giáo dục có bay được không?

Tôi nhìn thấy anh binh nhì mỗi sáng ăn khoai lang luộc nuốt kèm 2 viên vitamin của quân đội Mỹ xin ở bệnh xá để cho đủ calori phục vụ.

Tôi nhìn thấy những ông công chức tối tối đậu xe gần máy đầu đội mũ lưỡi trai chờ khách chơi đêm chờ lấy thêm tiền nuôi vợ nuôi con. Họ được liệt vào hàng «quân công» nghe loáng thoáng hach như chức «quân công» của Ông Lê! Những ông quân công đợi kính niên này phải áp dụng quốc sách «đồi đầu gối phải bò» bởi họ không có đồng lương, không có xe hơi nhà cửa như hai ông Tổng kinh Ngõe và Tổng tài Huệ!

Tôi nhìn thấy những đồng bào miền Trung bị lụt phải ăn rau chân vịt và gạo hầm, đê cầm hơi! Tôi nhìn thấy (trên báo Mỹ) những đàn bà trẻ con VN mình bết máu nằm chết như những con chó bị đập bén riềng cỏ non trong vụ thảm sát bắn lịch sử Mỹ tại Mỹ Lai.

Tôi nhìn thấy những tầng thịt người cháy dead trong những vụ pháo kích nỏa tiễn Nga hỏa tiễn Tàu lên đầu Việt. Một đứa con gái nhỏ của một người mẹ đã chết thui bền cạnh con ngựa gỗ màu con nguyên vẹn.

Tôi nhìn thấy 20 SVSQ Thủ Đức chết vì mìn Claymore. Hàng trăm mìn đã ghim vào mặt vào tim vào hạ bộ của họ. Họ nằm bên nhau với những thân xác cuộn rọc máu. Họ chết chưa biết yêu, chết chưa được gặp mặt người ta, chưa được gặp mặt cha mẹ, anh em.

Tôi nhìn thấy những thương phế binh cụt que xuống đường đòi quyền sống sau khi đã bỏ một phần thân thể ở một nơi nào đó trên quê hương, để làm vòng đai an toàn cho chúng xây building, cho chúng làm áp phe, buôn hột xoàn, buôn lạc, buôn vũ đạo làm giàu!

Tôi nhìn thấy trên khung kính Tivi, những đồng bào Huế khóc ngất trong nỗi đau muôn xác, những đám tang tập thể với những dây quan tài nhau đeo ron người khuya khiep đến khuya khóc nỗi. Nỗi đau buồm chiếu hình với bản nhạc Exodus nghe thật thê lương và thảm khốc..

Tôi nhìn thấy tuổi trẻ Việt Nam có đơn với những khuôn mặt trẻ bèn những lý cà phê tên không có người tình ngồi cạnh.

Tôi nhìn thấy những đứa con gái, cái gọi là «enfant hating», mặc mini, maxi, đủ một đủ kiểu không thèm chơi với linh, (vì độ) Những kẻ đã hy sinh ra vòng đai ngoài cùng để thân xác, lấy thân xác, lấy xương lai đỡ đạn địch cho các em ăn họ, nhảy nhót, bắt phố... và cuối cùng các em lấy những thằng nhà giàu trốn linh, hoặc những thằng già có xe hơi lầu!

Tôi nhìn thấy những gái điếm trong những ngõ tối còn ở tuổi thích ô mai, tuổi học trò với những khuôn mặt trăng bê sau những dày vò đòn ông để đòi lấy miệng ăn vì chả là sách kiêm trọc, song hành của những tay lồ kinh bang tố thế Giao Chỉ nổi danh địa cầu!

Tôi nhìn thấy những cô gái bán Bar đứng và hoan hỉ như những nhà tu hành. Những nhà tu biết đi xe Mercedes, 403, Fiat, biết dưỡng bệnh ở Grall ở Duy Tân. Những nhà tu hành khoai cười hồn khoái khóc!

Tôi nhìn thấy vài mươi đàn bà mặt hoa da phấn, áo quần lòe loẹt, đi xe hơi ở nhà cao, chưa một lần đái, chưa một lần bị hếp, bị bể hối đồng mà vẫn mải mê như vén vay, vang tay hò hét đòi quyền sống cho phụ nữ Việt Nam!

Tôi nhìn thấy có những dân biểu trước khi dắc cử rạch ròm hưa hẹn dân đú điệu, sau khi chui tốt được vào tòa nhà trên tòa nhà dưới mà nay đã xe Hoa Kỳ lấy vợ giàu, mặt vênh không nhìn thấy dân đầu, lại còn in lịch quang cáo tên mình to tát khoe chức trước, bằng cấp ăn ì phát không cho đồng bào đợi lấy le!

Tôi nhìn thấy những cuốn Play boy, những sách dâm dascal đây hình ảnh bày bán là liệt cánh những sách giao khoa, những kinh kệ,

cạnh cầu tiêu công cộng trên hố phố Lê Lợi.

Tôi nhìn thấy người ta in hình Bokassa lên siết giấy nõ sang ngày kia nhiều hơn hình của Tổng thống hay những chiến sĩ hy sinh để bảo vệ phần đất này như Quốc, như Cường, như Nhơn.

Tôi nhìn thấy hình Thích Quảng Đức đăng kinh in cạnh 1 vú nữ hở đùi, hở bụng, hở ngực trên một phu binh của một tờ báo.

Tôi nhìn thấy những khoáng đục bạch bản (rất bẩn) của Bộ Thông tin định cho báo chí!

Tôi nhìn thấy trên trang cuối cùng của nhật báo những cáo phó của người trẻ nhiều hơn tin mừng tin vui!

Tôi nhìn thấy những mái tranh lụp xụp tối tăm của đám dân lao động sống chui rúc cạnh cổng rãnh rác rưởi như những con chuột trong thành phố cạnh những vi la cao ốc.

Tôi nhìn thấy từng đám chính khách cặp kè dao non vào Đàm Mẫu Hồ, Con Ông Cái, E Vă, nghe nhạc, uống rượu phè phổi để rồi sáng hôm sau thảo diễn vẫn, đọc diễn văn nài nỉ về bất công xã hội, về hy sinh lớn, hy sinh nhỏ!

Tôi nhìn thấy cả xã hội này những người còn lì lợt như những nhà tu hành. Những nhà tu biết đi xe Mercedes, 403, Fiat, biết dưỡng bệnh ở Grall ở Duy Tân. Những nhà tu hành khoai cười hồn khoái khóc!

Tôi nhìn thấy xã hội này là một thân xác lò le, vì bất công, vì tham nhũng, vì phân chia, vì thờ ơ, vì không kế hoạch, không chính sách, vì dù thứ v.v...

Tôi còn thấy nhiều nữa và nhiều nữa... nhưng...

Ngoài ta không thể nào nhìn hết được những màu đen, những chất đen VN.

Phải viết cả 1 cuốn «Đau khổ học VN» dày ngàn trang may ra mới thấy một phần nào cái chất đen bi thảm này!

Đã đen như vậy làm sao xả xui, làm sao «xả đòn» đây?

Chẳng lẽ lại lấy vợ biết buôn bán giỏi như một số bà trong?

Chẳng lẽ lại đi buôn bạc, buôn hột xoàn, vồ đạn?

(Xem tiếp trong 49)

NGƯỜI LÀM VƯỜN TRONG THÀNH PHỐ

*
tùy bút ĐỖ QUÝ TOÀN
gửi Chân Hạnh



Mỗi năm có vài lần đổi mùa. Những dấu hiệu chuyển động trên bầu trời luôn hiện ra bất thắn làm não động trong lòng người, trong thánhinh, trong nǎm giác quan, tôi ngước nhìn, lòng nghe và thở mạnh bầu không khí đang chuyển động; như 1 con thú hoang chợt tỉnh giấc và đánh hơi thấy con mồi nào đã quanh quẩn.

Một đêm mùi hoa lý nồng nàn và ấm áp bồng thơm nực cả thành phố. Hương thơm nồng tỏa ra từ những khoảng bóng tối nào đó dưới mái đầu hói các ngôi nhà cũ, dưới bong đèn tụ lại trong các chòm cây, dưới chân tường, bên bờ đậu um tùm, ngoài hiên tháp, trong vườn sâu, phảng phát như một ngọn lửa thở trong bóng tối. Con thú hoang chợt tỉnh giấc, Con sói im lặng vừa mở mắt và đứng dậy. Con sói im lặng miền núi già đứng dậy và nghênh chờ lén đánh hơi, tim mùi hương phảng phát bay trong bóng trăng. Những đêm có bóng cây tối đèn, có gió lạnh, có mặt trăng xanh nhợt nhạt như một tấm gương cũ, và trời trong trảo pha loáng một lớp sương cuối năm, con sói im lặng chợt tỉnh dậy, giác quan động đậy, hướng về mặt trăng như tìm ở đó một nguồn gốc của cảm giác khoái hoang dã tràn đầy đang bao bọc toàn thân,

cảm giác khoái toát ra từ khắp bầu trời, từ bóng tối, từ hơi gió húi hắt như gởi lại từ miền xa, từ màu xanh trong của sương đến xanh biếc thăm của bóng tối trong các chòm cây lá, cái cảm giác đó cháy từ đâu tới, từ một dòng suối nào, nếu không phải từ mảnh trăng lạnh ngắt kia, treo cao như một khuôn cửa sổ húi hắt, một ngọn đèn lồng cửa mở thông sang cõi tịch mịch hoang vu nào đó.

Miền nhiệt đới đang chuyển động đổi mùa, Tôi muốn tìm một ngọn lửa ấm áp. Một gốc cây vừa được đốt lên bên gốc đường. Ngọn lửa mới nhún, trong cái hốc tròn khoét giữa thân cây, đang lập loè bắt vào thành gỗ chung quanh như một sinh vật cưa quay, liếm láp, luồn vào giữa các khe gỗ đang rướn lên trong hơi nóng, thấu tua vào cơ thể của cây, cháy薪水 như trong cơn sưng sướng êm dịu, tan biến thành than hồng ấm dưới ngọn lửa xanh mỏng, tiếng ếch nở lách tách, các thò gỗ mảnh nổ cong lên, bặt ra khói toàn thân cây, ửng đỏ như một sợi giây kim khí, uất vào giữa ngọn lửa phổi phoi.

Gốc cây đã bị chặt cùi, cành xum xuê những ngọn lửa mát xanh của lá đã bị cưa xé man di, gốc cây tro trui như một tảng đá khô bén bờ dưới

bảy giờ lại mọc lên những tia lửa đỏ, những chùm lá đỏ hồng ấm áp lại mọc lên từ những mạch nhựa khô của thân cây, như cơn phục sinh của một kiếp mộc bị hút hủi. Trước kia cây hút nước ở dưới mạch đất để thở mạnh lên trời thành um tùm cành lá xanh tươi, phủ bóng mát xuống trẻ nhỏ đi học về, xuống những người đứng khắc tên mình trên vò cung. Bây giờ cây lại hút ngọn lửa nóng thiêu vào trong các mạch gỗ, cây thở hit không khí, tiêu hóa khói trời bằng cơn ngày ngất của lửa, cây đang hóa thân thành lớp than hồng để chui trở vào trong đất. Một vòng tròn của thiên nhiên đã khép kín, nay đã đầy cây từ mặt đất vươn lên bầu trời, nay lửa và không khí đã đầy cây trở vào lòng đất. Hai động tác ngược chiều hình như cùng chung một tánh chất cùng chu toàn một định luật sinh hóa trong trời đất. Người phu già đi đốt các gốc cây tro trui trên các lề đường thành phố cũng đang làm một công việc như các người làm vườn vụn trộn cát cỏ cho mọc trên các luống đất đỏ sỏi trên đồi cao. Thành phố đang đón ngã những bóng mát. Bóng mát mệt đi chỉ còn eo gốc cây khô cùi ngắn xòe rẽ bo ngòn ngang trên lề đường làm dấu tích của một đỗ vắng để nhớ tiếc. Họa sĩ đã vẽ một rừng cây chỉ còn tro trui gốc chạy tấp về tận chân trời. Những gốc cây không agoa, không thân như u hoài, uôi nhớ tiếc bóng mát nào vắng mặt. Một bức tranh tả sự vắng mặt. Một người đã ra đi. Một quả khứ buồm thùi đã mất tích. Tuổi thơ đã đi qua. Tình yêu đã tan mờ. Sự vắng mặt của nàng, khoảng trống rỗng được gọi là niềm tưởng nhớ, như không gian vắng mặt của chòm cây.

Tôi đã gặp một người làm vườn trong thành phố, lão già đi đốt các gốc cây như đốt cháy dân một quả khứ, người làm vườn ngược chiều của nghề trồng cây, một buổi sáng có nắng lạnh vì sương, cả thành phố đang thức dậy nao nức như trên sườn đồi phía đông sương già đang bốc hơi tan trong không khí khi mặt trời mọc từ đỉnh núi lam xa. Người làm vườn đang đi thiêu hủy các gốc cây, trả gỗ về cho đất, làm phẳng phiu cho các lề đường để mai một trái xi măng hay đá tròn nhựa đèn lèn trên. Đời sống mộc lèn từ đất lại được đẩy lui về với đất, cho một đời sống khác thế chỗ, không gốc rễ, thiếu hơi thở. Người làm vườn đến bên gốc cây cưa phẳng phiu, đục xuống mặt gỗ tron tạo nên 1 cái hốc nhỏ, khoét cái hốc rộng ra, đào sâu xuống, đồ vào một chất dầu đèn dẫn lửa, xếp các thanh củi nhỏ để cháy dựng đứng trên lỗ dầu, dựa vào thành gỗ chung quanh, đồ dầu đèn các thanh củi, rồi châm lửa. Lửa bắt cháy vào dầu, bắt cháy vào các thanh củi mồi, hun nóng hố sâu trong gốc cây, rồi dần dần thâm thia vào bờ gỗ chung quanh hố, và cả thân cây cũng bốc cháy. Người phu già cũng chậm chạp, với cái cử động rón rén, tỳ mỹ khi xếp các thanh củi, đố các giọt dầu, rồi đứng im lặng nhìn lửa bắt vào cây, dáng điệu cũng cùi cùi như tất cả những người làm vườn trên mặt đất này, biết rằng một định luật của đời sống thiên nhiên là phải đợi chờ. Chờ cho nước thấm vào đất, thấm vào mầm, chờ đợi mầm cho mầm như lên mặt đất, chờ mầm

vươn lên thành cây non, cây non lớn lên và trở thành trổ lá... Ở đây, người làm vườn trong thành phố cũng im lặng chờ đợi lửa bắt vào dầu, dầu chảy sèo sèo nung nóng các thanh củi, chờ lửa bắt vào củi khô, bốc lên thành ngọn, chờ củi khô hun nóng thành gỗ chung quanh gốc cây, và chậm chạp liếm láp vào các thò gỗ, thấu thía vào các mạch nhựa đã khô cứng, và lôi cuốn toàn thể thân cây cùng bốc cháy. Người làm vườn trong thành phố cũng kiên nhẫn chờ đợi, cũng chậm chạp trong các cử động. Việc giết một gốc cây bằng lửa cũng cần thời gian như việc vụn trộn trời bón cho một hạt nẩy mầm. Rồi sau đó ngày cứ trôi qua, dòng xe cộ tấp nập chảy trên đường, gốc cây tiếp tục cháy chậm chạp, trên đống than hồng ửng, lửa xanh bao phủ một lớp mỏng vật vờ như tuyết, thân cây tan biến dần. Buổi chiều người phu già sẽ trở lại, xem bụi than hồng còn cháy đỏ hay không, tiếp lửa vào đống than nếu cần, như người làm vườn đi tưới nước trên hàng bắp mới mọc giữa các luống đất sỏi đỏ như máu trên sườn đồi. Gốc cây được tiếp lửa lại cháy tiếp, và cháy cho đến hết đêm. Mỗi một ngày hai mươi bốn giờ, người phu già kể lể, ông ta chỉ cần đốt một hoặc hai gốc cây. Đốt xong ông để đó, cho cây tự nhiên cháy lấy Ông không cần đứng yên một chỗ để trông coi. Cây tự cháy lấy, như cây đã từng tự mọc lên. Cuối ngày ông trở lại một lần tưới bón lửa cho cây, rồi suốt đêm cày lại cháy, được tiếp sức mạnh bởi những trận gió thoảng nhẹ thổi qua, gió thổi bật ngọn lửa hồng như bông tuyết phủ trên đống than ấm áp, lửa loạng quạng xoa trên mặt than hồng, chui xuống các thò gỗ, hút khép khí vào cho gỗ thở và tàn lại.

Trong đêm cuối năm, ngón gió lạnh khô thổi về từ các đỉnh núi đồi phương bắc mang theo dấu hiệu của thời gian đang chuyển động. Con sói im lặng đã thức dậy trong bóng tối, mò ra khỏi hang, đến bên đồng tuyết vòi là ngọn lửa xanh phủ quanh gốc cây. Con sói im lặng miền núi già nghe ngóng cuộc sống đang biến chuyển chập chờn. Hoa lửa đang bốc lên. Vườn hoa đang mọc trong đêm. Không khí ráo khô cũng đầy chất sống. Sương cuối năm làm lạnh các bờ tường, làm cứng mặt đất trót. Ngọn lửa cháy giữa đêm khuya vắng gợi nhớ cái đêm lạnh giá bên triền núi, giữa rừng thưa. Ở đó đời sống đang cháy rộc rách trong suối, thở rì rào trong lá thông, hút qua các vách núi, vang vọng như tiếng rồng của trời cao đổ xuống, lướt thười trong đám cỏ tranh rậm rạp, có rủ giọt sương đêm mọng ánh trăng xuống đất. Cỏ tiếng kêu của loài chim đêm trong cõi thăm thẳm của núi rừng, bay mất tăm trong tịch mịch bóng tối.

Trong thành phố, những đêm lạnh như đêm này, con sói xục xạo đi tìm rừng núi già buốt giữa các hàng cây đèn, dưới các ngọn đèn treo húi hắt. Sóng rung rinh gỗ nhẹ trên nền trời những tiếng động của bầu trời một năm dần hết, hay tiếng trong tranh của hành tinh chờ chúng ta đi trong không gian, sắp qua một vòng chuyển hoa ?

(Xem tiếp trang 35)

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

VĂN

Giải thưởng Văn Bút

Trong lúc giải văn học nghệ thuật của TT đang được quảng cáo rầm rộ trên Tivi, radio, thì trung Tâm Văn Bút VN, trong hội Văn bút Quốc tế cũng âm thầm tổ chức và tuyển lựa 2 giải thưởng về tác phẩm khảo cứu lịch sử, và về thi ca.

Đây là cuộc treo giải thưởng hàng năm của Văn Bút VN. Ngoài ra, treo hai giải về khảo luận và truyện. Năm nay về thơ và lịch sử. Người lãnh giải thưởng về lịch sử là ký giả Lê Hương, với 1 công trình nghiên cứu về lịch sử người VN ở Kampuchea. Ông Lê Hương vốn làm giáo sư ở bê-xô-chùa Tháp, và đã xuất bản 3 cuốn sách viết về người Việt gốc Miền, về người Miền ở xứ Miền, về xứ sở CB.

Giải thi ca được trao cho 2 thi sĩ là Tường Linh và Hoàng Lộc, Tường Linh là một tên tuổi đã quen thuộc, tuy không chói sáng. Còn Hoàng Lộc chưa nổi tiếng lắm.

Trữ Hoàng Lộc mặc bộ đồ nhà binh lén nhận giải, còn 2 vị kia đều bận đồ lòn trinh trọng.

Buổi lễ phát giải với trên 100 người tham dự có khung khí thần mật, bỗng trở nên sôi động khi có cuộc «xung đột tư tưởng» bùng nổ giữa LM Thanh Lãng chủ tịch Ban Việt và cụ Mai Thọ Truyền, quốc vụ khanh văn hóa.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Thanh Lãng đã kích nha nước thiêng chánh sách văn hóa để cho thư viện, và khố hoang phế để cho các di tích lịch sử ở cố đô đều tan. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Thanh Lãng yêu cầu bãi bỏ chế độ kiểm duyệt, mà hôm nay ông gọi là một «chế độ kỷ cục».

Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên những ý kiến phản đối trên được phát biểu trước mặt nhiều nhân vật cao cấp về văn hóa nghệ thuật.

NHẠC

Dương cầm thủ túy hon

Hơn 300 người Việt lẩn ngói quốc đã ngồi đầy phòng đường Hội Việt Mỹ Sài Gòn đêm 11-01 vừa qua để nghe một cậu bé đánh đàn. Nhạc sĩ dương cầm tì hon Lâm Duy Anh Triết lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng trong cuộc trình diễn chung với cô Hoàng Thị Thu Lan.

Theo cách sếp đặt chương trình thì Anh Triết chỉ đóng vai phụ sau Thu Lan. Thế nhưng tiếng đàn của Anh Triết đã khiến cử tạ ngồi rằng chương trình này là của một mình em. Người ta đã ý đến Anh Triết không phải chỉ vì em mới 9 tuổi ngồi trên ghế đàn chân chưa chạm được xuống sàn sân khấu. Người ta phải ngạc nhiên vì ngoài sự vững vàng về kỹ thuật, Anh Triết còn đàn một cách rất có hồn. Trong việc trình tấu một bản nhạc cổ điệu Tây Phương, sự điều tâng hợp heo quai niệm của tác giả là một vấn đề tối quan trọng đối với nhạc thủ chuyên môn. Nụt nhang, rõ ràng, trời chảy, hồi nhiên và tuyệ; đòi giữ đúng nhịp là những điều kiện đặt ra cho ai muốn chơi nhạc Mozart. Anh Triết đương như đã có đầy đủ những điều đó trong bản Sonate en Do số 15 và Thème Varié « Ah vous dirai je maman » của Mozart. Sonate là một thể nhạc soạn cho nhạc khí độc tấu hoặc song tấu, thường gồm 3 đoạn: đoạn mở đầu có nhịp điệu nhanh, đoạn thứ hai chậm và lả lướt, đoạn kết là một bản Rondo bay bổng. Haydn và Mozart đã tôn trọng lề luật kè trê, như kiểu các cụ làm thơ Đường Luật xét nét từng câu xem đối có chỉnh hay không. Nhưng đến thời của Beethoven thì thứ tự trên không còn được tôn trọng nữa. Thể nhạc Sonate ngoài mục đích diễn tả tư tưởng của tác giả còn nhằm trình bày những cái khó và cái hay của nhạc khí. Mozart đã

sắp xếp rất nhiều bản Sonate cho dương cầm. Bản Sonate số 15 có nhạc điệu mở đầu rất phổ thông đối với quan chúng VN vì đã từng được đại phát thanh Saigon xưa kia dùng làm khai mạc cho chương trình nhạc ru ngủ buổi trưa. Người nghe nhạc đang lẽo đẽo vỗ tay khi nhạc sĩ dàn xong hết 3 đoạn của bản Sonate. Nhưng vì khoái quá khi được nghe cậu bé trẻ tài dương cầm nhạc quen tai, thính giả vỗ tay ho ào à khi dứt đoạn mở đầu. Họ vỗ tay thính linh lanh quính ca lèo, suýt quên chỗ bắt đầu của đoạn thứ hai. Thêm vào đó, mấy ông phò phòn Hội Việt Mỹ cứ thỉnh thoảng chớp đèn thẳng vào mặt làm Anh Triết hoa mắt và làm cho ông thấy dan cũng như bà mẹ cậu bé ở dưới nay nhiều phen nhăn nhó.

Đoạn chơi của bản «Ah vous dirai je maman» đã chấm dứt phần trình diễn dài 20 phút của Anh Triết. Nhưng thính giả đã vỗ tay thật li, thật lâu để đợi thêm «ois». Cậu bé bén đáo ngồi sở trường ra: bản «Lettre à Elise» của Beethoven. Ngón tinh tú của Beethoven của anh Triết cũng đúng điệu Beethoven làm mặc dù tuổi còn nhỏ chưa ném trai mủi tinh. Trình diễn xong, cậu bé phải ngồi nhờ người khác bưng hộ 3 bó hoa và 7 gói quà trong đó có một con gấu dâu bông, rồi bỏ đi chơi.

Là con út trong gia đình có 7 người con của GS Lâm Tô Bông và là học trò cưng của Nhạc sư Ng. Cầu, Anh Triết bắt đầu học dương cầm năm lên 6 tuổi và hiện đang sửa soạn lên đường đi Paris để trau dồi nghệ thuật.

(H. Trung Tỉnh)

Một cây vợt tặng Big Minh

Trên khán đài sân quần vợt của Hội Thể Thao Saigon (xã) trường Dương Văn Miêu ngồi châm chú theo dõi các đường banh trao đổi giữa những đấu thủ người Việt và người Kampuchia.

Bỗng từ xa, một quan khách mời bước vào. Quan khách cũng được trường dẫn đến ngồi vào hàng ghế danh dự, sát bên ghế mà Big Minh đang ngồi. Quay lại nhìn thì ra là PTT Nguyễn Cao Kỳ. Mặt trang và mặt trời nhìn thấy đều lên ngạnh mặt quay đi liền.

Hai chánh khách (hai tướng lanh nứ) cùng châm chú nhìn trận đấu dưới sân. Dù là cuộc chơi giao hữu liên hội thể thao, nhưng các đấu thủ quốc tịch khách này vẫn tận tình trao banh ác liệt.

Vậy mà từ các giác của sân quần vợt, nhiều khán giả, nhất là các ông đại sứ và tùy viên không chú ý đến trận đấu dưới sân nứa. Họ liếc nhìn lên trận đấu trê khán đài, trại đấu im lặng, lạnh ngắt, nồng nàn giữa hai đội thủ chính trị, một ông vẫn được mô tả là diều hâu chúa, một ông vẫn đực rợn là lanh tảo bồ câu. Cả hai chánh khách đều anh thảng xiêng sán, theo châm ngôn của các cụ đồ «mục bất tà thị» — mắt chẳng nhìn nghiêm — có lẽ để khỏi phải nhìn thấy nhau.

Có lúc phô tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đã xuống sân, đứng trên danh với cây vợt Đặng Văn Đức để chơi với 2 cầu thủ Kampuchia. Giờ giải lao, quan khách cũng như các đấu thủ tiến về phía quầy nước. Big Minh đèn bắt tay cây vợt Đặng Văn Đức và ngọt khen: « Phó Tổng Thống chơi vợt cũng hay ! Vậy mà trước giờ tôi không biết chơi ! ». Cách đó 2 bước ông Kỳ túm tóm cười.

Thế là nhờ một trung gian quần vợt, 2 tướng lanh tối giàn non, và bắt đầu nói chuyện. Câu chuyện vẫn có phần chậm chạp, tiền túng bước ngắn như đợi dò mìn. Big Minh cầm cây vợt hiệu Head của Đức và tấm tắc khen ngọt mãi là vợt tốt. Vợt Head, loại Compositar là thứ thượng hảo hạng dưới mắt các nhà nghiên cứu vợt.

Phó tổng thống Kỳ bèn ngỏ ý « Tôi mới mua được một cây vợt Head, để tôi sẽ biếu ông ».

Từ đó câu chuyện bắt đầu nở mạnh. Không cần người trung gian hai ông «đấu» với nhau không ngừng. Khi trở lại khán đài, hai ông vẫn tiếp tục nói chuyện. Theo một người có mặt thì hai ông quay nhau nói với nhau nhiều hơn nhìn xuống sân nứa.

Trước khi chia tay, Phó Kỳ còn hỏi Tường Minh: « Ông hay đến Kèo chơi vào những ngày nào ? »

— Thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

Ông phô hẹn những sáng ngày thứ tư, thứ sáu nếu rảnh sẽ tới sân Xec. Các trận đấu sắp xảy ra

trên quần vợt liệu có là sân vận động mở màn cho cuộc đấu chung kết tranh ghế Tổng Thống vào cuối năm 1971 hay không?

Từ ngày chủ nhật 10-1-71 khi hai người gặp nhau, đến tháng 10 là ngày bầu cử, cũng còn xa.

Xin ghi chú: cây vợt Head trị giá khoảng 80 mỹ kim, chưa tính thuế. Theo hồi doái song hành, khoảng 22.000đ.

KHOA HỌC

Truyền tri nhớ như truyền máu

Trong những năm vừa qua các nhà khoa học Hoa Kỳ đã thí nghiệm nhiều lần và thành công trong việc di chuyển tri nhớ và kiến thức của một sinh vật này sang một sinh vật khác bằng cách chích vào con vật sau một số hóa chất do con vật trước tiết ra. Nhưng kết quả của các cuộc thí nghiệm này vẫn chưa được tất cả các nhà khoa học công nhận vì những người thực hiện cuộc thí nghiệm cũng chưa biết tình trạng của những tế bào được gọi là « tế bào ghi nhớ » ở trong óc, đó là những tế bào đã tiết ra thứ hóa chất trên.

Tuy nhiên ngày 5-1-1971 vừa qua 1 nhà nghiên cứu của Viện Đại học Baylor HK đã thành công trong việc tìm ra công thức và tổng hợp được một thứ hóa chất tạo nên một sự ghi nhớ một trạng thái trong óc các con chuột: trạng thái sợ hãi bống tối. Nhà nghiên cứu này là ông Georges Ungar người HK gốc Hungary Lợi. Từ nhiều năm qua ông đã khổ công nghiên cứu trong lãnh vực nói trên. Các cuộc thí nghiệm của ông diễn ra như sau: chuột là giống vật thích chui vào chỗ tối; ông Ungar bèn đề gán chúng một cái hộp tối nhưng có gắn những cục điện, con chuột nào chui vào đều bị điện giật làm chúng hoảng sợ. Sau đó ông giết những con chuột này để lấy những chất do tế bào óc của chúng đã tiết ra chích vào bụng những con chuột bình thường. Kết quả là sau khi bị chích, những con chuột bình thường đều sợ bống tối. Sau thí nghiệm đầu thành công, ông Georges Ungar chỉ biết được rằng « sự ghi

nhờ đã thử hiện nhờ 1 thứ chất nào đó do tế bào óc tiết ra». Tuy nhiên sau khi lập lại thí nghiệm này nhiều lần ông được biết đó là một trong 15 chất acit aminé. Loại acit aminé này gọi là peptit, một loại protein đơn giản. Ông thí nghiệm với tám chất 1 trong 15 chất acit aminé trên đây và cuối cùng ông tìm ra được chất đã «ghi nhớ sự sợ hãi bóng tối», ở trong óc con chuột. Ông gọi chất đó là chất scotophobia do hai chữ Hilap có nghĩa là sự sợ hãi và bóng tối ghép lại. Để kiểm chứng lại, ông Georges Ungar đã nhờ ông Wolfgang Parr, GS Hoa học tại Đại học Houston chế tạo trong phòng thí nghiệm một chất có công thức giống như chất scotophobia mà con chuột thí nghiệm đã liệt ra. Ông Ungar cho biết hóa chất do ông Parr chế tạo bằng lối tổng hợp này có đối phản khác biệt so với chất scotophobia thiên nhiên trong óc của con chuột, tuy nhiên chất tổng hợp này vẫn làm cho các con chuột khác trở nên sợ hãi tối khi người ta chích vào cơ thể chúng.

Đây là một thành công khoa học rất là quan trọng vì từ lâu ông Georges Ungar và nhiều nhà nghiên cứu khác đã biết về ảnh hưởng của các hóa chất do các tế bào xám trong óc tiết ra. Tất cả vào khoảng trên 20 loại acit aminé do óc chế tạo và sự điều hợp 20 loại acit aminé đó có thể in vào tri một vật tất cả mọi thứ kể cả thức và kinh nghiệm. Các chất rút ra từ óc những con chuột cũng vẫn có tác dụng đối với các loài vật thương đẳng và ngay cả con người nữa. Nếu quả như vậy thì với sự thành công của ông Georges Ungar con người đã tiến được một bước dài trong công cuộc mở mang tri óc của nhân loại. Trong tương lai những kẻ kén thông minh, tri độn có thể trở thành thông thái sau khi được chính vài mũi thuốc lấy từ óc những bậc thông thái và các eo, các cậu ôm mộng giật mảnh bằng tú tài, cù nhau cũng khỏi phải thừa thâm dèm, suốt sáng để gạo bìa nõa! Bộ tiền ra mua chất xám từ óc của các giáo sư được rồi!

Các chất để ghi nhớ tình yêu, lòng thù hận đều chuyên mường được cả.

Còn điều không biết nếu chính chủ tế bào xám để ghi nhớ tình yêu của người này, tiềm vào người khác, thì có phải là một hành động vô luân không? (Duy Bình)

THỂ THAO

Nhà vô địch mười tám năm
Làng thể thao Việt Nam đang xảy ra một hiện tượng đáng cho cả thế giới khâm phục: Hiệu trưởng Võ Văn Bảy.

Anh Võ Văn Bảy là nhà vô địch quần vợt của Việt Nam liên tiếp từ năm 1953 tới nay. Chức vô địch của anh chỉ giàn đoạn 2 năm (1956 do «con cáo già» Nguyễn Văn Tịnh và năm 1958 do «người già» Lưu Hoàng Đức). Năm nay mặc dù mai tóc đã sắp điểm sương, anh vẫn giữ vững ngôi bá chủ quần vợt sau khi loại mâm... già Lý Ánh An ở vòng chung kết.

Tại Anh quốc, trước năm 1955, có một người đã vang danh thế giới, đó là cầu thủ Stanley Mathews chỉ vì anh hữu biện này, trong cuộc đời cầu thủ của mình đã khoác áo đội tuyển cho quốc gia tới hơn 100 lần và khi đã 42 tuổi anh vẫn còn ở trong hàng ngũ hội tuyển của nước Anh. Tuy nhiên năm nay anh đã 57 tuổi, anh còn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thi Stanley Mathews còn thua xa, vì chơi túc cầu thi không có cầu thủ nào là vô địch; hơn nữa nhà vô địch VN hiện nay đã 43 tuổi mặc dù theo khai sinh thì anh còn trẻ hơn: mới có... 37 thôi! Điểm đặc biệt là, không giống Mathews, anh Bảy không hề được huấn luyện về quần vợt bao giờ cả, anh chỉ chơi theo khả năng thiên phú. Ra ngoài quốc anh cũng oai hùng không kém gì ở nhà, với rất nhiều cúp vàng, cúp bạc đã được. Nhất là trong giải Quốc Tế Mã Lai 1958, anh đã lần lượt hạ tất cả các tay vợt Úc, quốc gia đứng đầu thế giới về quần vợt, để đoạt ngôi đầu. Thế nhưng, năm ngoái, khi Hoa Kỳ cấp cho một học bổng sang Mỹ để, vừa theo dõi Ashe's Team diễu diễn khắp nơi, thi «giải hữu quyển» lại che anh già

và không cho phép anh xuất ngoại. Thế là anh lại được tiếp tục... ở nhà để giữ vững chức vô địch; và với 43 tuổi đó, 37 tuổi khai sinh, đối đầu với anh là người trẻ nhất, hăng say như vậy.

Tre già, măng... chưa mọc

Giải vô địch bóng bàn VN vừa tranh xong ngày 3-1-71 đã không đem lại một giải thưởng nào. Trong giải đơn nam tay vợt đoạt chức vô địch là Huỳnh Văn Ngọc, người cách đây 12 năm (1959) đã từng đại diện cho VN trong giải vô địch thế giới tại Dortmund (Đức). Mười hai năm trôi qua, tuổi tròn thêm chừng chất và tài nghệ ngày một cao mòn nhưng Ngọc vẫn đoạt chức vô địch. Năm nay, tay vợt được chú ý nhất là người mang nhãn hiệu Made in... Kampuchia, anh Mai Văn Minh cũng phải gác vợt khi gặp Ngọc, sau 3 ván khó khăn (21-9, 21-14 và 21-18). Sự kiện này dù nói lên tình trạng của làng banh nhả nước nhà. Vì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta thấy trong giải Quốc Khánh 1970 vừa qua, đội Bóng Ban VN đã được xếp hạng tư trong bốn quốc gia tham dự, một vinh hạnh mà nhiều ngành thể thao khác cũng đã từng nếm mùi vị, chỉ vì tre đã già mà măng chưa mọc.

(DUY BÌNH).

NHỆP ÁNH

Hội Nghệ Thuật: «tài phiệt» huy chương?

Trong cuộc tranh đua đoạt giải thưởng của Tổng Thống VNCH về nghiệp anh, cũng như của hội Việt Mỹ tháng 12 vừa qua, Hội Nghệ Thuật đã bao sà, chiếm gần hết các huy chương vàng, bạc, đồng.

Ngoài ra, tất cả các huy chương mà nam rồi Việt Nam đoạt được trong những cuộc triển lãm quốc tế, hội: Ánh NT cũng chỉ để lọt ra ngoài 2 cái mà thôi. Chẳng tội đã gọi đứa họ là «tài phiệt» huy chương, và ông hội trưởng Lê Văn Khoa chỉ cười, không phản đối làm.

Trong buổi sáng rộn riph sự kiện cho cuộc triển lãm của Hội Ánh NT tại trụ sở Pháp Văn Đồng Minh bị đường Giả Long, người ta có thể gặp các nhiếp ảnh gia Khuê từ chán, Trần Đại Quang, Ng. Ngọc

Hạnh v.v... lăng xê chạy qua chạy lại, khiêng băng hay sấp đặt treo hình. Gần 100 hội viên phần lớn là những người trẻ tuổi, hăng say như vậy.

Hội Ánh NT dù mới thành lập năm 1969, đã được mời vào tổ chức nhiều giải quốc tế, đại diện cho các nước Á Châu. Trong cuộc triển lãm kỷ niệm của hội, từ 14 tới 25 tháng 1, các hội ảnh đại diện Âu Châu (Comité Européenne des photographes) và Úc (Nouvelle Zelande) cũng tham dự. Phần lớn các bức ảnh của những hội ngoại quốc, đều chỉ ghi lại một cách trung thực những sinh hoạt thường nhật của đời sống, khác hẳn với những tác phẩm công phu về chọn góc nhìn hay bố cục của các nhiếp ảnh gia VN.

Trong cuộc triển lãm, có lẽ khán thương n. oạn sẽ chú ý rất nhiều tới những bức hình phóng tăng của Lê Ánh Tài cũng như những tác phẩm nổi bật như kỹ thuật phóng tối của Lê Văn Khoa, Trần Đại Quang, Đỗ Đức Hiếu và nhất là bức «Bồi chí mai» của Nguyễn Bá Mậu vừa chiếm huy chương vàng của Tổng Thống.

Riêng PV báo Đội thi thích nhất bức ảnh của Nguyễn Bá Mậu chụp một chú bê con ôm cột mà khóc, tức là tên mèo lông. Ngoài ra bức «Gio lộc» của Chu Văn Thể cũng gây được sự đồng tình. Người ngắm hình có thể «nhìn» được hồn giò qua những vòng cung đang xoay tròn dưới thung lũng.

Hồi vé hoạt động của hội, ông Lê Văn Khoa (còn gọi là tài hoa của thiên nhiên, thường xuất hiện trên Tivi hàng tuần), cho biết:

— Chúng tôi mới thành lập được hơn một năm, nên họ cũng chưa có ban chấp hành chính thức.

Các sinh hoạt thường xuyên chỉ mới có những buổi di chụp hình chung giữa các hội viên. Và lo toát chưa hoàn thành dự án cuộc triển lãm trong nước và quốc tế.

Tháng 7 năm 1971, Mexico sẽ tổ chức triển lãm ảnh với đề tài «Người ta và cái xe đạp» (cyclo ame et sa bicyclette), năm 1972 tới, chúng ta sẽ tổ chức ở đây và để lại cho là «thế giới trẻ em».

Chúng tôi cũng quyết in xong tập I cuốn «Ánh nghệ thuật» để phổ biến và bán gây quỹ cho hội.

HỘP THƯ TÒA SOẠN

● **NGÔ THÀNH LONG (Đài Bắc):** Tòa soạn lúc nào cũng mong nhận được sự đóng góp bài vở của bạn đọc. Bài đó in trong mục TSBB nếu không phải do làm lỗi chính. Nếu có, sẽ làm theo ý ông. Chúc ông mạnh luôn.

● **NGUYỄN NGỌC THÈ (Quý Nhơn):** Đã chuyển thư ông cho Tự Quản Lý. Xin ông chờ.

● **NGƯỜI VIẾT CHỦ MỤC ĐỎ:** Đã nhận đủ thư và tài liệu. Cứ tiếp tục gửi về.

● **HOÀNG VŨ HƯƠNG và VŨ HỒNG PHÚC (QN):** Thủ thực cảm ta về những lời khen tặng mà quý ông đã dành cho.

● **DƯƠNG QUANG ANH (KBC 4627):** Số 6/11/1971 đã có thể in trong TSBB vào một số có chủ đề thích hợp. Xin gửi tiếp cho những bài khác.

● **TRẦN VĂN VŨ (Gò Vấp):** Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về việc do ông nêu ra và tên họ, cấp bậc của nhân vật đó. Tuy nhiên, nếu muố, ông cứ gửi thư thẳng về địa chỉ mà ông đã bịa và chỉ cần ghi chiec vú trên bì thư.

● **VŨ HOÀNG (Pleiku):** Một số về nền đế thư hơi mờ. Quà Noel có những gì vậy? Có phải đặc sản Giang Sinh MĐ không? Nếu đúng thì đã nhận rồi. Mong gấp tại Sài Gòn. Cứ gởi lại toan soạn tiện hơn (U.T.).

● **CHÂU KY: Xin chờ trả lời trong bao Quyết Sống. Thân.**

● **PHẠM THỊ YÊN (Bồng Sơn):** Số xác nhận rõ điều thác mắc của bà sau khi tòa soạn kiểm chứng lại. Tôn trọng.

● **Tòa soạn mới nhận được thư và bài của các bạn có tên sau:**

Văn Trần Hậu (Sài Gòn) Trần Quang Thiều (KBC 6143) Dệm Đinh (Đà Lạt) Trương Văn Dũng (KBC 6055) Cao Tuấn (Chợ Lớn)

Trang Diêm Pha (Khánh Hưng) Đinh Tử Niệm (Long An) Lê Duy Hoa Huyền (Sài Gòn) Diệu Cảnh Viên (Tuy Hòa) Ngã Dạ Triều (KBC 3328) Vũ Anh Strong (Cầm Giang) Luân Vũ (?) Lê Vịnh Ngọc (?) Vương Tự Lan (?) Đinh Xuân Phương (KBC 6206) Hoàng Phong (Chợ Lớn) i trong Phong Lan (Long Xuyên) Thủ Lăng (Vũng Tàu) N.T Thu Vân (C.Đốc) Đỗ Sầu Vinh Thụy (A10 3415) Nguyễn Quang Bảng (KBC 4078) Lê Trương Bảo Đóng (KBC 4818) Đặng Thành Tam (KBC 3088) Minh Hoàng (Saigon) Nguyễn Nhứt (KBC 4100) Nghiêm Hồng Giang (KBC 4190) Dương Linh (Cam Rong) Mặc Nhiên (KBC 3939) Nhật Lâng (Phú Cường) Thương Tử Tâm (Ba Xuyên) Nguyễn Tân Cử (?) Giang Viên Minh (Mỹ Tho) Hân Vũ Tâm Thúc (?) Phong Võ (KBC 3403) Đoàn Mỹ (Quảng Ngãi) Chồng Ngô (?) Đỗ Minh Triều (Gia Định) Nguyễn Quốc Hùng (Saigon).

● Các bài sau đây sẽ đăng khi các bài cũ đã đăng hết.

Dãy lô (D. Bình) Thư mùa Xuân Gửi Uyên (T. v Dung) Những Bi Khúc Mùa Xuân (C. Tuần) Văn Mạng Về Em (D.C. Viễn) Một Biển Chiều Cao Thắng Bán Thân (N.D. Triều) Mưa Rá (BX Phương) Nỗi Buồn Của Tôi (L.Tú) Nguyễn Cầu (N.T. Thành)





XÁ XUI CUỐI NĂM

CẠC SĨ

Vào đè : **Những Anh Hùng (Vô Danh) Thẩm Mật**

Tôi nghĩ người anh hùng thầm mệt rồi lại tiếp tục chiến đấu, gan lì với đời có lẽ quý hơn loại anh hùng suốt đời hùng hục chiến đấu chẳng bao giờ thầm mệt. Loại thứ hai này hình như thuộc loại đã bị vong thân, trở thành cõng tui do đó mất nhân tính. Anh hùng mà mất nhân tính, thành một thứ anh hùng máy, cao đẹp cái cõi khô gi.

Nghĩ vậy cho nên tôi quả quyết với thế giới không đâu những anh hùng giàu nhân tính bằng VN, để nhiên đây là tôi muôn nai đến những anh hùng vô cảm, tức những người dân Việt, họ sống với đất nước này, sống vì đất nước này, và điều kiện. Như vậy tôi, tác giả Xá Xui Cuối Năm, cùng các bạn tôi, những cay bút nguyên rúa thối nát trên Tín Việt, trên Con Ông v.v. đương nhiên đều là những anh hùng, những anh hùng thầm mệt.

Nhiều khi chửi phòi bọt mép mệt sáp té xiu, nhưng lũ sát nhân cộng sản, lù thối nát quốc gia đói chúng tôi buông xoi bỏ cuộc thi còn khuya. Trước kh tạm biệt năm Chó chúng tôi xin long trọng minh xác như vậy !

Thành thực với mình thành thực với người

Xá xui cuối năm không gì hơn thành thật: thành thật với mình, thành thực với người. Trong năm thi hoặc vì lẽ này hoặc vì lẽ khác lời nói úp mở mở một tí, chứ như cuối năm thi nhất định mở mở một tí, như cuối năm thi nhất định hãy đầy đức tính thành thực đến mức tuyệt đối Xá xui mà

Tôi chán các lãnh tụ xứ nhà !

Nhưng trước khi xá xui nói với các bạn độc giả thân mến là tôi chán các lãnh tụ xứ nhà đến mức nào, hãy xin trinh với các bạn về một đám mè hàng ngày của tôi, đám mè lả đám mè lùng: đám mè chún rùa lầy uế cái đồ đựng rác của nhà tôi. Đó là cả đầu bom napalm, thím tôi cho để vục nước nhưng rồi tôi đã dùng để đựng rác lật vật trong bếp trước đem đồ ra thùng rác lớn ngoại góc cõi g. Là đầu bom tất nhiên nó có đường nét một hình bẩn dơ và được làm bằng một thứ hợp chất vừa nhẹ vừa sáng loáng không bao giờ rỉ. Một ngày tôi rây uế cái đồ đựng rác đó để den bốn năm lan lận.

Hè tôi thấy rác hơi lung lung đầy là tôi đã đem đi đổ vào thùng rác lớn, rồi vặt với nước xối xả cho sạch cả trong lẫn bên ngoài. Tôi đèn tôi xá xui con kỵ nữa cho cái đầu bom đựng rác đó thật sạch

bóng rồi úp xuống cho thật khô ráo để mai dùng. Sáng hôm sau, sau khi giặt quần áo xong tôi lại dùng nước sà bông thừa kỳ cọ cho chiếc đồ đựng rác thật hết chất nhơ. Nhìn cái đầu bom đựng rác sạch bóng sáng loáng tôi cảm thấy lòng thơ thới hân hoan chẳng khác gì chính tôi vừa được tắm rửa kỹ cọ sạch sẽ. Thời ông Diệm có vị đại tri thức bộ trưởng tuyên bố mọi cầu nâng bị cự rằng: « Nếu cự bão tôi rửa cầu tiêu, tôi cũng sẽ rửa cầu tiêu sạch như rửa mặt tôi vậy. » Ngày nay tôi hết sức thông cảm với vị cự bộ trưởng đại tri thức đó. Quả thực khi đã say mê công tác vệ sinh thì việc rửa cầu tiêu và rửa đồ đựng rác cho sạch bóng và thơm phức cũng khoan khoái và đáng hanka diện như rửa kỹ mặt mình vậy.

Hậu Hán Thư kể chuyện Dương Chẩn được bồ đì làm thái thú quận Đông Lai qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đây là Vương Mật đợi đèn khuya đêm vang đèn lễ, có nói: « Xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đèn khuya không ai biết ».

Dương Chẩn nói: « Giời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết ? »

Ở đất nước mình dân chính là giời, cái gì dân cũng biết hết, biết ông lớn này, bà lớn nọ có nhà có đất ở khüp nơ trong nước, có trương mục ở ngoại quốc. Cụy tinh trưởng chô trực tiếp nhất và rõ nhất 5 tết ệu đê g, còn chạy quanh trường bao nhiêu ? Ông lớn nào cứ cuối tuần là thường tiễn khrien mặt churyc, ái thua bạc triệ... Khiến cái gì đầu đợc dàn ! Chính vì vậy mà muôn dân tin yêu có khó gì đâu. Cứ thực lòng với dân đi ! Người dân Việt cũng đã thừa trưởng thành mà không bao giờ đòi hỏi quý vị làm thành. Xin cứ tự nhiên là người với nhangs làm lanh nhổ, sa ngã nhổ, nhưng đừng gian dối và vô liêm sỉ. Gian dối thi dân không tin, mà vô liêm sỉ thi tội nghiệp cho dân lắc uốn vò ở đâu cũng có mắc cùn tụ i với người ngoại quốc vì người ngoại quốc nào mà chẳng tham định giá trị tinh thần một nước qua những người đại diện của nước đó.

Trên đây tôi đã trình bày cùng quý bạn đọc giả mối đam mê lầy uế đồ đựng rác của tôi. Nếu theo thuyết phân tâm ẩn ức của Freud thi chắc chắn đó là lòng ẩn ức của kẻ hèn này khát vọng 1 chính giời sạch sẽ cho đất nước bốn ngàn năm văn hiến của nhà.

Có yêu tất có ghét cũng như có mỗn cao cùng tôi của Everest, Himalaya thi cũng cùi vứt biển sâu thẳm Manda Rao, núi pháo Phai luật Tân. Bé giờ có thể để cùp tôi chayetai chiai ghét các lãnh tụ xứ nhà chán ghét lả chán ghét lùi, chán ngấy đến mang lai. Túi sang vừng tần chán ngấy, và cảm thấy hồn cùng trong vệc chán ngấy vi biết rằng toàn dân cũng mệt mỏi nghĩ như tôi. Tôi chủ nhật, toàn dân ham hố tuở TV, xem cải lương, đèn trên nhà dưới bếp anh sáng hiu hiu yếu xia như gân cốt ông già chủ tịch hạ viện Nguyễn Bá Lương, chợt « păng ! » đèn đường nhà của cả đờ thành vụt sáng, tựa như chiếc tàu ánh sáng vừa đứt thẳng lao mình xuống

dốc. Mười lần ý nhu cả mười, đó là trường hợp có mồi trong những đắng lanh đạo xuất hiện trên TV trong cuộc họp báo hay trong chương trình « Người dân muỗi i biết ». Không ai bảo ai nhất loạt TV đều được ăn cho tắt ngóm một cách vừa cương quyết vừa tàn bạo. Nhất cử lưỡng tiện, người được nghỉ xả hơi, máy cũng được nghỉ xi hơi để lái nữa còn tiếp tục theo dõi vở tuồng đương đễn chỗ gay cấn.

Tôi chán ghét các vị lãnh đạo đê i nỗi tôi không khâm nỗi cả tiếng nói của họ dù chỉ vắng từ xa tới. Đã nhiều lần tôi từ dưới bếp hường lên trên nhà hết bảo con cháu :

— Tat radio cho tao mày !

Tôi còn phải nói thêm thế này: Không những tôi không chịu nổi việc nhìn ảnh họ, mà tôi không chịu nổi cả khi nhìn hình họ dưới nét bút hí họa của các bạn tôi. Nhìn họ droi bất kỳ hình thức nào cũng không « đê ». Thật đúng là :

Yêu ai yêu cả đường đi

Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

hay là :

Yêu ai yêu cả tông chi

Ghét ai ghét cả đường đi lối về.

Thưa quý vị lãnh tụ đất nước, cuối năm xá xui, xin quý vị lượng thứ biết dân châig vì vậy mà quý vị cải tà quy chính đroc phai nao, và có điều quý vị yên chí lớn là : « Con chó sủa là con chó không can ! »

Nếu nói đại đồ suông sông xuồng biển, sang năm Tân Hợi có chính biến thi những kẻ được nói xá xui không bao giờ là những kẻ khát máu. Trái lại s u khi đã được xì hơi rõ thi điều khoái nhất với họ là ngồi vé i quản gãi háng nhìn cái... lăn tăn.

« Con chó sủa là con chó không can mà ! »

(Thưa quý vị đê giả, kê viết bài này vốn rất kính trọng chó nơi đức tính trung hậu của câu « con không ché cha mẹ khò, ché không ché chủ nghèo » nên rất lấy làm vinh hạnh được tự vi minh với chó.)

CẠC SĨ

Người làm vườn trong thành...

(tiếp theo trang 27)

Có kèm nỗi tôi đã đói những thanh diêm cháy đỏ giữa lòng cái gai lòn thuốc lá, nyon lửa cháy bùng như một đồng cỏ lửa trại bên sườn tháp đài châm đồi vi tan din troig địet hát khúc ngũ nghe như 1 bài thánh ca. Gà đê o náo mặ tra ng lạnh trên cao im lặng cùi tiếng rống của một loài sói tra, thống thiết trên đỉnh cao của núi vọng lại, từ bao nhiêu kiếp trước. Con sói miền già hoang vẫ i xuc xao đi tìm hoa lửa. Con sói hà họ g ra không thành tiếng. Có đem nao...

ĐÔ QUÝ TOÀN
1971



GIÓ BỤI LÀNG THẠNG

□ Ký sự tài liệu viết theo lời kể của người bác sĩ phẫu thuật Phan Khu II

KIM NHẬT

(Tiếp theo ĐO/I số 65)

Trời hửng sáng. Chiếc xe đỗ chạy đường Saigon—Tây Ninh theo đường Lê Văn Duyệt chạy lèn pha đèn chói mắt. Đang đứng trong góc cây xăng ở Ngã tư Bảy Hiền, cô gái ra hiệu cho tôi rồi tiến ra đường, một tay ôm cái xách cao su nhỏ, một tay cầm chiếc nón lá vẩy vẩy chặn xe.

Chiếc xe dừng lại, dừng lại, Trên xe chật ních người, chúng tôi bị đẩy lên ngồi ở bắng sau cùng. Từ lúc ra khỏi nhà ông già Tám, cô ta đã cẩn thận tôi hai ba lượt rằng, trên đường đi, vì lý do bảo vệ an ninh nên dọc đường phải làm mặt lợ, không quen biết, không được nói chuyện với nhau. Khi nào cô ta rời xe bước xuống, tôi cứ việc bước xuống theo. Vậy là đủ.

Nhưng với tôi, làm sao đủ được?

Biết bao nhiêu thắc mắc, biết bao nhiêu công việc, chưa điều nào, việc nào được giải quyết thỏa đáng, sao đã đủ? Thà rằng bỗng không bị một tai nạn hay một cơn bạo bệnh chết thính linh, nhắm mắt xuôi tay chui vào lòng đất, thế nó lại sống thân, rảnh nợ. Đáng này, tui còn sống nhẫn ra, tôi phải chịu trách nhiệm tất cả mọi việc tôi làm, phải suy nghĩ đến tất cả mọi vấn đề liên hệ đến bản thân tôi. Không được nói, không được hỏi, thực nó tức tối cõi hơn bò đá. Nó cứ ray rứt, nao nao không yên dạ.

Chiếc xe lại vù đi. Thế là tôi rời khỏi Saigon một cách tức tưởi, giận hờn.

Trên xe, hành khách dường như còn tiếc giác ngủ của đêm dài. Không ngủ trọn nên người nào người nấy im thin thin, ngả đầu vào

bảng xe, lúc lắc nhambiên thật xuống theo đà xe chạy. Trước mặt tôi, ở đầu xe là con đường quanh lối số 1 sâu hun hút với mây trênen đường rái rái, lạnh lẽo và hoang vắng. Những căn nhà gỗ nhà tôn, nhà ổ chuột của đồng bào hai bên đường cứ vụn vứt chạy ra sau. Và mây bóng đèn hiện rõ rực như lửa ở mây dài kiềm bao phủ trường Tân Sơn Nhất nỗi bật giữa những đám mây cao.

Không hiểu sáng nay, ở bệnh viện Chợ Rẫy mọi người sẽ nói gì, nghĩ gì về sự vắng mặt, mất tích một cách bất ngờ của tôi. Rồi các bạn bè tôi, nhất là giáo sư khoa trưởng Phạm Biểu Tâm, mà tất cả sinh viên chúng tôi đều thương yêu và kính mến như một người cha hiền. Không hiểu ông sẽ nghĩ thế nào về sự mất tích một cách bí mật của đứa học trò mình. Cố lè ông ngỡ rằng tôi đã bị mật vụ của ông bác sĩ Tuyên bắt vì định dấp đến 1 tồ chúc hình tri quốc gia chống Ngô đình Diệm là đe. Ông đâu ngờ được rằng giờ này tôi đang ngồi trên xe đỗ đi vào chiến khu mà người ta gọi là Vũng Láu nay.

Tôi còn nhớ, trước đây, một lần tại văn phòng khoa trưởng ở 21, đường Trần quý Cáp, tại tôi 4 giờ đã được người thầy, người cha hiền đó hét lời cấm dặn:

— Dĩ nhiên là thầy biết, nhưng cho thầy xin đi. Anh em ông Diệm đã làm nhiều điều thất nhân寰, đã đàn áp và khủng bố những người chống lại đường lối, chính sách của ông ấy. Các bạn của thầy có nhiều người đang gặp chuyện đó. Ngày chính thầy cũng đang bị nghe ngỏ theo dõi. Cho nên thầy hiểu các anh nghĩ gì, muốn làm điều gì đó cho đất nước. Nhưng thầy không muốn học trò của thầy bị người ta lợi dụng. Giờ, các anh nên lo học trước đã, hãy bình tĩnh đã. Ở phương diện nào đó, việc cố gắng học tập của các anh cũng là một hình thức yêu nước thương hồn phục vụ cho đồng bào và Tổ quốc... Cứ gi phải bỏ học để tham dự vào những hoạt động chính trị thuận túy...

Người ông gầy, thấp với khuôn mặt xương, giọng nói miền Trung nghèn nghẹn từ, truyền cảm làm sao. Ông khuyên bảo vì thường

học trò mà khuyên bảo. Nếu ông biết lúc đó tôi đã là một cán bộ cơ sở của «Hội liên hiệp Thanh niên Sinh viên. Học sinh giải phóng Sg. Cholors» thì không biết ông sẽ còn nói đến thế nào?

Trong những ngày đó, tôi hoạt động cũng ra trờ lầm. Ngoài việc góp sức vào cho ấn hành bằng máy ronéo một bản tin tức hàng tuần» dựa theo những bản tin đọc chậm của Đài Giải phóng và Đài Hanoi, cho đám sinh viên học sinh để lung lạc, tuyên truyền lôi kéo họ, tôi còn có nhiệm vụ điều tra theo dõi, phân hạng, xếp loại các giáo sư, SV và các nhân viên ở các bệnh viện mà tôi thực tập. Bảng danh sách phân loại của tôi nộp cho tổ chức, càng ngày càng dài. Kể thi được liệt vào loại «quần chúng tốt» có cảm tình với cách mạng. Kể thi thuộc «loại lung chứng cần tranh thủ», kể «phản động nguy hiểm», kể «ác ôn ngoan cố», bao nào cần cô lập, đám nào cần thanh trừ, tôi ra công diều nghiên một cách tỉ mỉ, chi ly.

Cho nên, đối với ông — giáo sư khoa trưởng của tôi — dù tất cả sinh viên đều thương yêu, hết lòng mến qua tác phong đạo đức và tài ba, tôi vẫn phải đem nguyên tắc cách mạng và phân loại: «cầu an lung chứng cần tranh thủ». Tôi đã định tranh thủ ông nhiều lần nhưng chưa có dịp, ngược lại, hơn một lần tôi bị ông tranh thủ».

Giờ, tất cả đều là những chuyện cũ, qua rồi. Dù sao sự mất tích của tôi hôm nay càng gây cho trường, cho bạn bè tôi một đầu đè để bàn cãi thảo luận...

Mỗi ngày suy nghĩ đâu đâu, xe đã qua khỏi Trung tâm huấn luyện Quang Trung, rồi Hốc Môn. Cứ Chi hồi nào tôi không hay. Cô gái dẫn đường ngồi kè bên cùi nhấp nhôm nhìn về phía trước. Nắng đã lên cao,

Xe qua khỏi một khu chợ nhỏ nằm bên bờ Quốc lộ, đến một vựa cao su nhỏ thì cô gái đứng dậy vỗ vỗ vai chú bé lơ xe :

— Cho xuống đây! Ngừng đây! Chú bé lơ xe với vỗ đập vào thành xe mấy cái là lớn!

— Tớp! Tớp! Có người xuống đây.

Chiếc xe thắng lại một cách gấp rút rồi ngừng hẳn. Cô gái lấy mặt

nhìn tôi ra hiệu, móc tiền trả tiền xe rồi hấp tấp bước xuống. Tôi cũng móc tiền trả cho chú bé, bước xuống sau.

Chiếc xe đỗ lại vù đi. Trước mặt chúng tôi chừng năm thước về bên phải là một con đường mòn nằm giữa những hàng cây cao su thẳng tắp. Tôi rảo bước vượt lên, đuổi kịp cô gái quẹo vào đường mòn. Tôi vừa thở vừa hỏi cô ta :

— Tới đường vào chiến khu rồi phải không cô? Chỗ này là chỗ nào vậy?

Cô ta vẫn bước đi thoăn thoắt, không hề quay lại :

— Người ta đã nói là không được nói chuyện, không được hỏi gì hết mà!

Tôi lấy làm khó chịu trước thái độ kỳ cục của cô gái. Tại sao cầm tôi nói chuyện, cầm không cho tôi hỏi. Nếu vì giữ bí mật, bảo vệ an ninh thì lúc ở trên xe đỗ đồng người, có nhiều coa mắt nhìn vào không được hỏi, không được nói chuyện dành đi. Còn bây giờ đây chỉ có hai người, vắng hoe, đâu ai thấy, ai nghe lại cũng cầm không cho nói chuyện, quả là kỳ cục.



Vấn đề này tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng trong nhất thời tôi chưa biết phải «sinh sự» cách nào cho hợp lý, nên cứ đành cầm miệng, rảo bước theo sau. Ở phía trước, cô ta cứ đi thoăn thoắt, làm tôi phải cố gắng lầm mới theo kịp.

Tôi đưa tay xem giờ. Đã 8 giờ 40 phút sáng. Như vậy, đây cách Saigon cũng không bao xa. Tiếc rằng con đường này tôi mới đi lần đầu, mọi địa danh đều lạ nên không làm sao biết một cách đích xác rõ ràng thuộc địa phương nào. Chắc lẽ chiến khu ở gần Saigon thế sao?

Trước đây, trong những lần gấp gáp, tiếp xúc, nói chuyện với những cán bộ ở chiến khu về thi những anh em ấy bảo chiến khu xa lăm, dẫu ở men đường quốc lộ? Giả dụ do lính dân vệ có gấp, hỏi đi

bốn ngay, lội bộ hoặc xì dầu ra mới đến đường xe chạy. Ở chiến khu rộn rịp, đông đảo và vui vẻ kề. Về an ninh thì yên như bàn thạch. Cả năm, không nghe tiếng súng. Linh quốc gia không bao giờ hành quân tới. Máy bay cũng êm ru. Lâu lâu, họa hoằn lầm mới có vài chiếc khu trục kéo tới liệng bom xuống giữa rừng hoang và trái bom cho nó có lệ rồi bay đi mất.

Chỉ việc nghe anh em họ kể chuyện về chiến khu cũng đủ mê lén. Mỗi lần được nghe kể chuyện như vậy, tôi nghe lòng mình rạo rực thèm thuồng, một cái gì không diễn tả được. Ngay trong kỳ nghỉ hè vừa qua, khi tôi được anh Minh hỏi ý kiến có muốn vào chiến khu thăm chơi và dự một khóa huấn luyện công tác ngắn hạn trong vòng 1 tháng hay không, tôi trả lời một cách mau mắn là rất muốn. Nhưng không hiểu sao, suốt cả kỳ hè, mặc cho tôi thấp thỏm đợi chờ, tôi không hề được nghe ai nhắc lại lần nữa. Tôi nhắc Minh nhiều lần, thi lần nào Minh cũng bảo chờ lồ chúc thu xếp xong, cho biết sau. Mãi cho đến hôm nay giữa lúc tôi không ngờ nhất, lại được dẫn đi một cách thình lình, bỏ cả học hành, bỏ lại cả đù mọi thứ, không kịp chuẩn bị ráo.

Trong dáng dấp, cử chỉ của cô gái dẫn đường có vẻ khẩn trương kịch liệt, coi việc ra khỏi Saigon đi vào chiến khu như là một việc hết sức quan trọng, nguy hiểm vô cùng. Nhưng riêng tôi, tôi thấy ngay cả giờ phút này đây, chẳng có gì là quan trọng, nguy hiểm cả. Chỉ có đêm qua, lúc tôi được tin là Minh bị mật vụ bắt, tổ chức cơ sở của tôi bị bẻ, phải chạy trốn, lúc đó tôi mới sợ hãi hoang mang không sao kẽ xiết. Ngược lại, từ lúc ở nhà ông già Tám thức dậy, rồi ra đi đến giờ, tôi nghe lòng mình sao dừng đứng, bình thường, chẳng hồi hộp, lo sợ gì cả. Kể cũng lạ. Ma thực, trên đường đi tôi thấy có gì là nguy hiểm đâu.

Ở đây đường vắng, không đèn bót, không nhà cửa của đồng bào, ai để ý, ai nghe được là chúng tôi đi vào chiến khu kia chứ. Chiến khu xa lăm, dẫu ở men đường quốc lộ? Giả dụ do lính dân vệ có gấp, hỏi đi

nhà, tôi có đủ giấy tờ, tôi bảo tôi
đi thăm bà con, bạn bè thì đã sao?

Ở cuối vườn cao su là một con
đường đá đỗ băng ngang. Con
đường này, có lẽ lâu rồi không có
xe cộ tới lui thi phải. Cỏ đã bò ra
đường. Nhìn về hai phía đường,
tôi chợt nhìn thấy có nhiều chỗ bị
phá hoại, đường bị đào bới thành
những bầm hổ, cỏ mọc xanh um,
chỉ còn chưa lại bờ đất nhỏ làm
lối đi bộ. Và tôi cũng chợt thấy dài
theo đường phía bên kia, những
hang cau, những cây xoài, cây mít
vườn điều, những lùm tre và vại
ngồi nhà thoáng hiện.

À, vậy ra là nơi đây có đồng
bão ở. Có đồng bão ở nhưng sao
nghe hoang vang, lạnh lung, thiếu
mất cái sinh khí của những vùng
quê khác.

Cô gái vừa bước ra đường tấp nập,
chậm lại rồi đứng yên chờ tôi
bước tới. Cô ta thở khì một tiếng,
lột non lá xuống, mở trong xách ra
chiếc khăn tay thêu hoa xanh đỏ,
lau mồ hôi rịu ở trán.

Chợt cô ta bảo tôi :

— Hòa bình rồi đó !

Tôi bật cười với cô, nghĩ trong bụng
cái gì mà hòa bình? Ủ, thời thi cô
ta muốn nói bình yên là hòa bình
cũng được đi. Trông mặt và mắt
cô ta có vẻ hi hứng, vui vẻ không
con giữ thái độ «cà khịa», «khô
thương» như từ lúc gặp tôi ở nhà
ông già Tâm đèn giờ. Chắc lúc này
là lúc «được phép nói chuyện» rồi
chẳng?

BÓNG TỐI ĐI QUA

(tác 1287 ngày trong Bộ chí
huy tối cao MTTCPGMN)

Hồi ký : VŨ HƯNG

Cải biên : KIM NHẤT

tập 2 đã phát hành trên
toàn quốc

— Bạn đọc báo Đời không
đọc BÓNG TỐI ĐI QUA
không phải là bạn đọc của
Đời,

— Một tác phẩm không được
đọc sẽ ức chế đến học mâu mà
chết.

Tôi cười thành tiếng :

— Kè từ giờ phút này là minh
hóa bình vĩnh viễn à?

— Ủ ! Hòa bình vĩnh viễn !
Hồng con lò, cồn sỏi gì hết. Àh
muốn nói, muôn hỏi gì thì nói cho
đã đi. Nghỉ 10 phút rồi đi nữa.

— Đứng nghỉ giữa đường vầy
sao có?

Cô ta đưa tay chỉ bụi tre ở về
phía trái, bên kia đường, cách
chừng vài chục thước :

— Minh đi lại chỗ bụi tre đó
ngồi nghỉ, chờ đứng lang bang ở
đây rủi đòn dàn vé ngoài Suối
Cụt nó và bắt từ làm sao chạy kịp.
Ở chỗ bụi tre đó là đường mòn đi
tắt lên Bến Mường. Cô gì, ở đó
minh chạy luôn, tự nó không thấy.

Vậy ra đây thuộc địa phận Suối
Cụt. Tôi hỏi lại :

— Cái chợ nhỏ nằm phía dưới
vườn cao su, chỗ xe đò ngừng hồi
này là chợ Saói Cụt đó hả cô?

— Ủ ! sao anh biết ?

— Ủ ! Thị cô vừa mới nói đấy,
cô còn hỏi lại sao tôi biết. Ký chua!

Cô ta cười :

— Ủ hè ! Tôi quên chờ !
Đáng lẽ tôi không được nói cho
anh biết mà tôi quên mất tiêu. Lỡ
rồi. Vậy là tôi khuyết điểm rồi !

Cô ta lững thững bước đi về
phía bụi tre. Cảnh bên bụi tre là
một con đường cát nhỏ rẽ về
hướng đồng bắc, um tùm những
cây đại. Cô ta lấy chiếc nón lá,
lột ngồi trên đám lá tre khô. Tôi
cũng lấy một chiếc dép cao su kê
đặt ngồi xuống, đối diện bên này
đường mòn.

Mãi đến giờ phút này tôi mới
cô dẹp nhín kỹ, quan sát người
con gái dân đường mòn. Tôi ngồi
ngang» cô ta như «ngang» một bức
tranh. Kề ra cô ta cũng khá xinh
đẹp chứ. Mắt trái soan, má lùn
đông tiên. Đầu mặt bờ cau tròn
đẹp thương ra phết. Chỉ tiếc mỗi
một điều, lòng may cô ta nhỏ kỹ
quá, chỉ còn một hàng sòng nhỏ
lì nên sự cân đối không còn nữa.

Tóc đuôi gà hép trễ xuống vai
kéo ngược phủ lên một bên ngực
như tròn sau lán vải áo ba ba trắng.

Thấy tôi ngắm kỹ quá, cô ta đỡ
mặt lên, lườm tôi :

— Anh kỳ chua ! Anh nhìn
dứ vậy ?

Tôi cũng bất chợt thấy mìn
qua «hiểu lịch sự», cười để che
sự xấu hổ :

— Tại.. tại cô ăn hiếp tôi, nè
tôi nhìn kỹ.. cho biết.

— Ủ, anh kỳ ! Tôi ăn hiếp
nó nào ?

Từ hồi khuya này đến giờ
chờ hồi nào nữa ! Cô cầm không
cho tôi nói chuyện, cô cầm không
cho tôi hỏi gì hết. Cô hách như rồng

— Vậy chờ không phải sao? Cố
ta vẫn ngồi lên. Kỷ luật bắt buộc
như vậy mà ! Anh phải biết, không
cánh giác để phòng, lính nó biết
nó bắt mình làm sao. Tôi làm vậy
là để bảo vệ an ninh cho anh, anh
không bị nguy hiểm chờ riêng
cho tôi đâu ?

Cô ta lại lấy khăn tay lau trán,
lau mặt lần nữa nói tiếp :

— Đường này chỉ mới đi lần
đầu, anh không biết gì hết. Chờ tôi
thường xuyên như cơn bão. Vì
tôi đi lui hoài lộ một cái là
chết chúa. Voi lai anh mới theo
cách mạng, anh đã biết nguy cơ tài
tử chửa...

Tôi châm lời cô ta :

— Ai bảo cô là tôi mới theo
cách mạng ?

— Ủ ! Anh tưởng tôi hồng bi
gi về anh hả ?

— Vậy cô biết gi ?

Cô ta nhún người lên :

— Ủ ! Nè nhé ! Lâu nay anh
trốn quân địch, anh làm việc ở
nhà thương Chợ Rẫy, chiều hôm
qua được tin lính nó tới bắt anh.
Anh bỏ trốn về nhà rồi may nhờ
gặp mấy anh trong cảnh cửa tôi,
mấy anh thương tình giúp anh đe
đủ ngủ nhà ông Tâm để sang này
tôi đưa anh ra khu...

Mỗi đến giờ phút này tôi mới
cô dẹp nhín kỹ, quan sát người
con gái dân đường mòn. Tôi ngồi

ngang» cô ta như «ngang» một bức

tranh. Kề ra cô ta cũng khá xinh

đẹp chứ. Mắt trái soan, má lùn

đông tiên. Đầu mặt bờ cau tròn

đẹp thương ra phết. Chỉ tiếc mỗi

một điều, lòng may cô ta nhỏ kỹ

quá, chỉ còn một hàng sòng nhỏ

lì nên sự cân đối không còn nữa.

Thấy tôi ngắm kỹ quá, cô ta đỡ

mặt lên, lườm tôi :

(CONTINUE)

Nhịp cầu hạnh phúc của những người đang cô đơn



CÁC XƯỞNG CHẾ TẠO HÔN NHÂN

Tài liệu của báo Paris Match
PHAN HUY CH'EM thuật

cao ốc chuyên việc làm mồi cho
các cặp vợ chồng. Bà nói với tôi :
«Thiên hạ cứ tưởng nhầm cho
những người lại nhờ chúng tôi
giới thiệu để tìm vợ kiêm chồng là
hang người bỏ đi, bán son. Ông thử
nhìn vào tập thể cá nhân (fiches)
của chúng tôi kia. Ông sẽ thấy nào
là bác sĩ, kỹ sư, nhân viên ngoại
giao v.v... Nếu ông đọc những lời
quảng cáo mà chúng tôi đăng trên
các báo thì ông sẽ thấy : Về phía
nữ toàn những phụ nữ thùy mị,
kha ái, dễ thương và có giáo dục.
Về phía nam thì toàn những người
có lòng trung thành, bất vụ lợi, có
gia tài hoặc có công ăn việc làm
vững chắc.

Những người không có vể dung
đán đèn bị chúng tẩy gạt bỏ hoặc
tự họ cũng không dám tới là vì
nếu muốn nhờ một hang trung
binh lịch sự như hang Leroy, khi
đương sự ở là lược giải cá nhân
để được thu lý, đã phải nộp ngày
1500 piastre. Hàng này hàng năm có
tới 10.000 tần chủ. Số tiền thu vào
co thê lèo với một tỷ rupee quan.

Đây ông xem kỹ nghệ tò chứ
các cuộc hôn phối hàm thụ đã trở
thành một ngành kỹ nghệ và cung
thịnh đạt»

Du sao, đến nay khai niệm về

bản phổi vẫn tồn cõi như xưa, nhất là đối với giới phụ nữ. Bất cứ ở đâu hay việc gì họ vẫn muốn có hình thức trang trọng. Vì thế mà trong hai hãng Desachy và Leroy người ta thấy có sự trang hoàng tột mực; bàn ghế, đồ đạc trang trí, tranh treo tường, thảm trải đất, đều là những thứ lịch sự hạng nhất cả.

Mỗi giới như thế nào?

Hiện nay Hảng của bà Suzanne Leroy mượn tôi 14 nữ phục tá cùng với cô con gái lớn của bà. Cô này sẽ là người kế nghiệp cho bà ta.

Bà Suzanne cho tôi hay : Ngày thứ bảy mỗi tuần là ngày đông khách nhất, có từ 80 đến 120 người. Vì vậy khách nào cũng phải chờ đợi 2 hay 3 giờ mới được tiếp. Các phục tá của tôi tuổi khoảng 50, là tuổi dễ gây lòng tin nhiệm của các thân chủ. Họ tiếp khách đỡ cho tôi. Mỗi cuộc tiếp kiến kéo dài trong độ 1 giờ để cho khách hàng cho biết đủ chi tiết về thân thế và những điều ước muôn của mình, phần nhiều là những điều mong ước quá đáng nên đòi khi tôi phải bảo thảng họ không nên quá mơ mộng. Sau cuộc tiếp kiến chúng tôi phải để ra độ một tuần lễ để so sánh tìm kiếm ra sự « hợp tình hợp lý » của hai bên xong rồi chúng tôi cho họ gặp nhau. Cũng may mà tôi có tri nhớ không kém gì loài voi, nên tôi thi hành các việc rất nhanh tuy rằng những thê cả nhân của các thân chủ đã được xếp nếp rất cẩn thận theo tuổi, tùy theo tư thế của họ. Đối với một số thân chủ khó tính, tôi phải tổ chức tới 4 hay 5 cuộc gặp gỡ trong một tuần lễ. Trong trùm đã có những phòng khách riêng cho họ nói chuyện với nhau, nhưng ít khi họ ngồi yên đó, thường thì họ dắt nhau ra hàng cà phê gần đó để tán chuyện, hẹn hò tái ngộ, trao đổi địa chỉ, số điện thoại, rồi gi nữa... ngoài quyền kiểm soát của chúng tôi.

Còn bà Suzanne Leroy vì đã sống nhiều tuổi nên bà nói có giọng hách hơn :

— Chúng tôi sống trong thế giới của những con người thất thường. Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều vào tần thăn họ, ví dụ : tháng 11 là tháng rất xấu cho chúng tôi vì trung bình chỉ được 2 đám cưới,

trái lại tháng 10 khá hơn với 5 hay 6 đám. Thật khó hiểu ! Vì thế nên tôi ít tin vào những máy điện tử trong công việc của tôi. Tôi chỉ dùng nó khi nào công việc quá bẽ bối.

Bà Desachy cũng chỉ thích làm việc theo thị giác thôi. Bà nói :

— Điều can hệ nhất đối với tôi là tìm hiểu ngay xem thân chủ ưa thích kiểu người như thế nào ? Đối với thân chủ đàn ông tôi áp dụng kế hoạch riêng của tôi là bảo họ cho tôi ngay một tấm hình của người đàn bà nào mà họ đã yêu say đắm mà không lấy được làm vợ. Đa số đàn ông đều bị ám ảnh do mối tình đầu, trong đời họ thường cố tìm kiếm một người đàn bà tương tự để chung sống. Hảng tôi bao giờ cũng muốn cho mọi cuộc tình yêu được kết thúc tại chỗ. Vì vậy hảng tôi có tới 20 phòng khách rộng rãi với các đồ trang trí lịch sự vào bậc nhất với đầy đủ tiện nghi.

Những thành tích oanh liệt

Tại Pháp hảng mỗi giới lớn nhất là hảng CMF (Trung Tâm Gia Định Thế Giới) do bà Buick điều khiển với chức vụ Chủ tịch Tổng Giám đốc. Trong hảng có 40 nhân viên, 600 lầu phòng cho các văn phòng với 60.000 hồ sơ. Ngày giờ dịch vụ này « không còn là Tiểu công nghệ nữa ». Các công tác đều được thực hiện do lối hầm thu và quảng cáo trên báo chí. Thân chủ nào hỏi, chúng tôi sẽ gửi tới tận nhà một cuốn vở dày 68 trang, bìa nâu, nhau kẽ : « Nguồn hạnh phúc ». Thân chủ điền vào những trang trong sách những điều cần thiết như : ông là ai ? Ông muốn có người bạn đời như thế nào ? quen dùng tay phải hay tay trái ? loại máu của ông là loại nào. v.v...

Bà Buick cho biết :

— Công việc chúng tôi thật là bẽ bối. Mỗi tuần lễ nhận tới 20.000 bức thư. Nhà Bưu điện phải cho 3 chuyến xe riêng chờ thư từ lại hảng.

Một ba chủ hảng khác quả quyết rằng :

— Hiện giờ có tới 40% các đám cưới là do các hảng môi giới của chúng tôi tác thành.

Sau 527 lần thất bại, một ông già đã cưới được bà vợ vừa chi trong 10 phút

Đến bây giờ ai cũng có thể chắc là những cặp vợ chồng lứa nhau theo lối hầm thu đều là họ người bình thường.

Bà Suzanne cho biết nhiều khi gặp những « trường hợp khó khăn » : Trước hết là những thân chủ có cổ tật. Đối với họ đây đòi hỏi chúng tôi đã thành công oanh liệt. Tôi nhớ mãi vụ sau đây :

Một cô gái với bộ mặt rất đẹp ít ai bị kẹp nhưng hai chân bị liệt hẳn. Là một thiếu nữ cao ráo vượt bậc. Một hôm cô đến sở tôi trên một chiếc xe lăn. Cò leo lên 3 tùng gác bằng 2 cánh tay bám vào tường. Hai chân bị bó chặt vào bao da khung sắt. Khi cô đã ngồi vào ghế hành trong phòng khách, hình ảnh cô giống hệt 1 pho tượng nữ thần bằng sứ. Sau tôi gá được cô cho chàng nam nhi có tâm hồn cao cả. Trong mấy năm sau hai vợ chồng gởi thơ cho tôi luôn để bày tỏ niềm hạnh phúc của họ. Mỗi khi tôi nhớ tới cặp này, nước mắt tôi chảy tràn truôi vì xúc cảm.

Bà Buick kể truyện 2 năm trước đây bà đã gả duyên được một góa phụ của một cố Đại tá với một cựu chiến sĩ mù cả hai mắt.

Bà Suzanne Leroy phản bác với tôi rằng : Đàn bà khó tính hơn đàn ông rất nhiều, đại đế : một cô đi ở mướn cứ đòi lấy một ông bắc sĩ, một cô lùn tít đòi lấy một đấng nam nhi cao 1 th 80. Hầu hết phụ nữ đều thích người chồng có da ngăm ngăm râu. Thật tình tôi không hiểu vì lý do gì ? Câu hỏi đầu tiên của các thân chủ đàn bà là : Anh ta kiếm mỗi tháng được bao nhiêu tiền ? Câu hỏi quâ vu lợi phản nhiều làm hỏng cả công trình của chúng tôi, bởi vì đa số đàn ông họ đều có tư tưởng hối vụ lợi.

Bà Desachy thở lờ :

— Một điều khó cho chúng tôi là khi một thân chủ đàn ông vừa bị thất tình với cô nào đó, họ đến nhờ chúng tôi thì cứ nồng nặc đòi cho được một cô có hình dung giống như thế.

Cuối cùng bà Leroy kể cho tôi

nghe một chuyện vào loài truyện « Thương Tám » :

— Một ông già 61 tuổi, có việc làm, suốt trong 3 năm qua lại hằng tối tôi tới 527 lần để nhờ kiểm cho một bà vợ. Hồi nào cũng vậy khi ở sở làm về ông chạy vào văn phòng tôi nhanh như cơn gió lốc rồi vội ra ngay vì sợ nhỡ chuyến xe cuối. Có một hôm tôi vớ được một bà tạm được, tôi cố mời bà ngồi nán chờ. Khi ông già này tới, tôi lúc đó đã hết kiên nhẫn, tôi liền dẫn bà trước cho ông biết rằng : « Thưa ông, người đàn bà mà tôi sắp giới thiệu với ông là người cuối cùng đây nhé ! Tôi không còn ai nữa đâu ».

Đây thật là một linh cảm nhạy bén. Ông già ngồi đam đạo với bà nay chỉ trong 10 phút rồi cùng nhau hẹn ngày làm lễ cưới đàng hoàng.

Nam hay nữ, phe nào dễ tính hơn ?

Bà Desachy một lần nữa minh định tư tưởng :

— Ở đời không có ai là không lấy được vợ lấy được chồng cả. Nhưng chỉ những người có tài, khí chất dị là dễ kiếm bạn trai năm, tức là những người ít yêu sách quá đáng. Sẵn sàng chấp nhận một người bạn cùng một cảnh huống xã hội, tư thế ngang nhau, sấp sỉ cùng một lứa tuổi, thân thể lớn nhỏ không quá sai

lệch. Chỉ phe phụ nữ thường là khó tính, đa số họ muốn lấy một ông chồng có địa vị cao sang hơn tư thế khiêm nhượng của mình. Vì vậy mà trên bàn tôi còn lại vô số hồ sơ kiểm vợ của các bạn nông giòng quảng cáo trên mặt báo. Rồi bạn chỉ việc nạp cho hảng Môi Giới của bà Leroy hay bà Buick một món tiền từ 200 đến 5000 quan túc thì bạn sẽ có trước mặt một đoàn đồng đảo « ứng viên bạn đời » để tha hồ mà chọn. Dù vẫn đề riêng tư của bạn có khó khăn đến đâu cũng có thể tìm được giải pháp.

Kỹ thuật môi giới « dựng vợ gả chồng » đương tiến, còn tiến mãi mãi... Câu chuyện dưới đây do bà « emai » Desachy kể lại, có thể là biểu tượng cho uy danh của kỹ thuật này :

— « Trong một ngày nào trước đây, có một thiếu phụ dáng điệu kiêu diễm tới thăm tôi. Bà nói rằng bà vừa mới ly dị với chồng và bà giờ tri óc bà băn khoăn lo âu quá chừng không phải riêng cho bà mà cho chồng bà ! Trước kia hai vợ chồng đã yêu nhau lắm nên bà sợ rằng sau cuộc ly dị chồng bà sẽ không chịu nổi cảnh cô đơn. Vậy bà đến đây chỉ để yêu cầu tôi tìm cách lấy vợ khác cho chồng cũ của bà ».

PHAN HUY CHIỀM
(lược dịch thiên điều tra của Paris Match 2-1-71)



THUỐC ĐIỀU KINH GYNOPOAUSINE

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS

(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI V.N.)

Triệu chứng: THẤY KINH CHẬM.
KINH NGUYỄT ÍT.
BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY
TUỔI HƠI XUÂN VÀ DÂY THÌ.
KINH NGUYỄT KHÔNG ĐỀU.
ĐAU LÚC KINH KÝ.



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

— Con không có quen, nhưng con thấy rằng chuyện này thuộc quyền ba giải quyết chứ đâu phải má.

— Tao giải quyết dùm ba mà không được sao.

Ông Tư lệnh thấy mẹ con gấu ô nhau, ông ngang lên là :

— Con Thanh Loan về nhà ngủ, tại sao mẹ con mà ngồi với nhau không bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nhau được hết.

Thanh Loan đứng dậy, nàng phẫn trân :

— Ba không thấy vậy sao, ba làm Trung tướng tư lệnh chớ má đâu có làm trung tướng.

Bà Tư lệnh nói ngang :

— Nhưng tao là Trung tướng tư lệnh phu nhân, tao cũng có quyền vậy.

Bà tức tím mặt, quay sang phản trân :

— Đó, ông thấy không, con ông đó, con gái ông đó, nó đâu coi tôi ra cái gì, nếu tôi nói nặng lời nó thì lại mang tiếng là mẹ ghê con chồng.

Thanh Loan không nói nặng gì hết, nàng vào ngay phòng riêng của mình, nàng ngồi xuống bàn học, ở đó có tấm hình của mẹ nàng thời sinh tiền mẹ nàng cũng đẹp vậy, nàng cầm tấm hình lên, nàng gục đầu vào tấm hình, nước mắt nàng trào ra :

— Tôi nghiệp má, suốt một đời không bao giờ má được hưởng một ngày sung sướng.

Tâm hình người đàn bà đã úa vàng, càng mờ thêm khi nước mắt của đứa con gái nhỏ giọt ở trên. Nàng gục đầu trên đó, nàng gục đầu thật lâu, nàng chán đời kinh khủng, nàng sống trong cảnh nhưng lụa này nhưng nàng không thấy sung sướng một chút nào. Mái tóc dài đen mướt phủ lên vai nàng, chiếc vai gầy rung lên. Thanh Loan chợt nghĩ đến Trung tá Hồ, nàng nghe nhiều giai thoại về ông ta, nàng không hiểu tại sao má nàng lại ghét ông ta đến như vậy, nàng thường nghe bà ta đèm pha về Trung tá Hồ đủ chuyện với cha nàng, nhiều lần ông bức mình gắt lên :

— Trung tá Hồ, khô lâm, lúc nào bà cũng cứ nói đến thằng đó, không lẽ bà bắt tôi giết nó sao.

Vậy là bà mẹ ghê của nàng bù lu bù loa lên.

Thanh Loan lau nước mắt, nàng gấp những cuốn sách bừa bộn trên bàn lại, nàng ra giường nằm. Nàng lại nghĩ đến Trung tá Hồ, thế nào cũng có lần nàng tới thăm ông ta.

Thanh Loan ngồi yên lặng bên bàn viết, nàng nhìn ra khu vườn sáng trăng ngoài kia, khu vườn thật đẹp, ở đó cây cối um tùm, một bức tượng thạch cao giữa vườn, bức tượng người con gái

hở thân. Thanh Loan thích pho tượng ấy, buổi chiều nàng thường ra ngồi dưới pho tượng nghỉ ngơi vẫn vơ, nàng nghĩ đến thân phận mình, nàng cô đơn, nàng không sung sướng gì trong hoàn cảnh này. Đi học, nàng không có một người bạn thân, không một ai dám thân với nàng, tất cả đều cố gắng sống xa cách nàng. Thanh Loan nghĩ đến gia đình mình, những người vây quanh cha nàng. Thanh Loan chỉ nhìn thấy những quyền lực ở đó ban ra, những kẻ cùi gập người trước bà mẹ ghê của nàng. Những bà phu nhân, những sự lỗ lảng, và tiếng cười sảng sướng của cha nàng... Tất cả chỉ có thể, từ bao nhiêu năm nay, có lẽ từ ngày quyền lực của cha nàng lớn dần, quyền lực của cha nàng càng lớn, người đến càng đông.

Hình ảnh của vị Trung tá mà bà mẹ ghê của nàng để cặp đến hồi nãy bây giờ lại sáng rõ trong đầu nàng, nàng đực nghe nhiều chuyện về ông ta, những câu chuyện trái ngược nhau, bà mẹ ghê thì nói xấu ông ta; cha nàng không biết tại sao không ưa ông ta, những người khác thì nói về những hành động hào hùng của ông ta.

Thanh Loan đứng dậy, nàng tắt đèn trong phòng, ánh trăng ngồi vườn càng lúc càng trở nên trong sáng, nàng phải ra ngoài đó, nàng muốn bàn chân mình chạm lên những viên cuội tròn mát lạnh. Nàng thường làm như thế những đêm trăng. Đêm nay Thanh Loan không nghe tiếng súng từ xa vọng về, không thấy hỏa châu chiếu sáng ở một góc trời. Đêm tuyệt diệu.

Thanh Loan ra vườn, nàng cảm thấy khoan khoái, những bước chân nàng bước trên những viên cuội, những bước chân rón rén nhưng cũng dâng những tiếng động, tiếng cựa mình của sỏi đá.

Thanh Loan bỗng giật bắn người khi nghe thấy tiếng lến dạn súng. Nàng hướng về nơi phát ra âm thanh đó, giọng nàng run run :

— Ài đó ?

Từ sau một gốc cây, một bóng người bước ra, tay cầm súng, tiếng nói của người ấy vang lên:

— À cô, tôi cứ ngờ ai.

Người quân nhân bước ra khỏi bóng tối. Thanh Loan nhận ra người lính già, người lính thường xuyên xác trong dinh thự này. Ông ta khoác súng lên vai tiến tới gần Thanh Loan :

— Khuya rồi sao cô không đi ngủ.

Thanh Loan ngồi xuống chiếc ghế đá ướt trong đêm :

— Trăng đẹp quá nên tôi ra vườn chơi.

— Cô lǎng man quá nhỉ,

Người quân nhân rút một điếu thuốc châm lửa hút, ông ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong vắng.

— Cô có thấy đêm nay yên lặng quá không ?

— Vắng tôi cũng thấy như vậy,

— Kề cõng lật... Bọn Việt Cộng luôn luôn quấy rối, vả mà đêm nay, có lẽ chúng thấy đêm nay trăng đẹp nên chúng cũng ngắm trăng.

Thanh Loan cười khẽ. Mái tóc nàng bỗng óm lấy khuôn mặt thanh tú, nàng ngoặc lên trời, bầu trời trong quai, không một gợn mây. Người lính già cố gợi chuyện với nàng :

— Tại sao cô không lên Sài Gòn học, cô học dưới này đâu có thú vị gì...

Thanh Loan quay lại nhìn người lính già :

— Học là học chờ cần gì phải thú vị mới học được.

— Đứa con gái tôi có học chung một lớp với cô, nó khen cô lắm.

— Ài đó, con gái ông là ai ?

— Con Hoa, Nguyễn thị Ái Hoa.

— À tôi có biết chị ấy, chị ấy học rất giỏi, tính nết cũng tốt nữa, năm ngoái tôi ngồi cùng bàn chị ấy, nhưng năm nay thì chúng tôi ngồi xa nhau...

Người lính già ngồi xuống bờ cỏ :

— Con nhỏ nhà tôi học được, tôi cũng cố gắng cho nó học nên người, tôi suốt một đời làm lính, bây giờ tôi phải lo cho con cái tôi, chúng nó không thể học kín như tôi,

— Ông có mình chị Hoa thôi sao ?

— Còn tháng anh nó nữa, tháng anh nó bảy giờ cũng ở trong quân đội, nó làm Trung úy...

— Ôi như vậy thì hay quá nhỉ, người con trai ông bảy giờ có ở đây không ?

Người lính già lắc đầu :

— Không, tháng con tôi không xin về đây và chắc rằng nó cũng không bao giờ về, nó đi đánh trận, tôi cũng muốn nó như thế...

— Nếu về đây cô phải nhàn nhã hơn không, và cũng ít nguy hiểm nữa.

Người lính già cười nhạt :

— Chỉ có thứ lính già như tôi mới ham sống an phận, chờ con tôi tuổi trẻ, phải để chờ nó vầy vùng chờ.

— Tôi thường thấy nhiều người tới mí tôi chạy chợ để con cái được về đây phục vụ.

Người lính già cười mệt cách khinh bạc :

— Ồ những người đó thì nói làm gì, tôi ở đây gần ông bà trung tướng tư lệnh biết bao nhiêu mà tôi đâu có xin xỏ gì, tôi ai phán làm một tháng lính già, nhưng con tôi thi khỏe, cũng lầm nổ chết ngoại chiến trường, bà chết như vậy còn hơn khom lưng nát thân phận tôi.

Người lính già nói xong bỗng thấy ngao ngán, ông ta nhìn Thanh Loan :

— Xia lỗi cô, xin cô hiểu cho, tôi không có ý xúc phạm tới ông bà Trung tướng tư lệnh, hôm nay tôi hơi cao hứng.

— Không sao, không có gì, tôi thì có ăn nhầm gì đâu...

Người lính già có vẻ an tâm :

— Thật vậy, tôi có nghe con gái tôi nói chuyện cô là người hiền thục lâm, cô không hề giống như con cái mấy ông bà lớn khác, hôm nay tôi mới được tiếp chuyện với cô.

— Thỉnh thoảng bác cho chị Hoa tới đây chơi với cháu.

Người lính già lắc đầu :

— Cám ơn lòng tốt của cô, nhưng rất tiếc rằng không thể được, cô là ái nữ của một vị tướng còn con gái tôi chỉ là con một anh lính già, con tôi tới đây thăm cô rất có thể nó bị hiều làm nô kia tội nghiệp cho tuổi trẻ của nó.

Thanh Loan buồn buồn, nàng quen với nỗi buồn ấy, nàng có những người bạn cùng lớp, và nàng từng thấy họ tỏ ra không một chút thân thiết với nàng, từ khi cha nàng giữ chức vụ quan trọng, nàng cúi đầu xuống:

— Tôi hiều, thôi được, hôm nào tôi sẽ tới thăm chị ấy vậy...

— Thưa cô...

Thanh Loan ngang lên nhìn thẳng vào mặt người lính già:

— Ông, ông có nghĩ rằng tôi sống trong hoàn cảnh này quá khéo không?

— Thưa cô tại sao cô lại hỏi tôi như vậy?

PHONG NGÚA

Ghé chúc, lở lói, gài tôi dâu ẩn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết
uống: **Giải phong Sát Độc Hoàn**

ÔNG TIÊN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lãm—CHOLON—KNBYT số 3 — 9.5.63

— Tôi thấy có nhiều người nói rằng tôi sung sướng, chưa có người nào nói tôi khéo cả.

Người lính già hỏi lại :

— Vậy thưa cô có tẩy sung sướng không, nếu cô thấy sung sướng thì cô sung sướng...

— Tôi cảm thấy mình như một con chim bị nhốt lồng, mặc dầu tôi được tự do, nhưng thật tình tôi chẳng tự do tí nào, tôi còn trẻ quá phải không ông, tôi mới mười bảy tuổi đầu, tuổi của tôi đáng lẽ ra tôi phải có bạn bè, tôi được chơi với người họ người kia, cha tôi định gởi tôi lên Sài Gòn ăn học, nhưng tôi muốn học ở đây, ở đây cũng có trường có lớp cho tôi học, có những người bạn cùng lứa tuổi của tôi, nhưng sau đó thì tôi thấy rằng mọi người xa lánh tôi. Trong lớp tôi cũng có một vài cô bạn con ông đại tá trung tá gì đó muốn chơi với tôi, nhưng tôi không thích chơi với họ, tôi thấy họ khác tôi, tôi chỉ muốn chơi với những người như con gái ông nhưng con gái ông xa lánh tôi...

Người lính già thở dài :

— Thưa vâng, tôi hiểu tâm sự của cô, nhưng làm sao được.

Thanh Loan lắc đầu :

— Vâng đúng như vậy, làm sao được, tôi là một người khéo sờ, khéo sờ vô cùng, tôi khéo sờ ci lúc đi học, đằng sau lưng tôi tôi biết có người đi theo hộ vệ tôi, tôi từ chối đi xe hơi của cha tôi, tôi đi bộ như những học sinh khác, nhưng không ai đi gần tôi hết, họ cố tình tránh tôi. Tôi điên lên mắt, ông biết không, tôi điên lên mắt!

Người lính già nói một câu an ủi :

— Thưa cô, cô sinh vào một gia đình quyền quý bắt buộc phải có những người bảo vệ cho cô, cô thử nghĩ coi, cô là con gái độc nhất của ông tư lệnh, bây giờ Việt Cộng nhắm vào cô bắt các cô buộc trung tướng điều kiện này điều kiện nọ thế sao, quốc gia đại sứ thưa cô.

Thanh Loan ôm lấy mặt, nàng lắc đầu:

— Trời ơi, tại sao tôi lại khốn khéo như thế nỗi.

Người lính già chợt nhìn về phía dinh thự, ông ta đứng dậy :

— Thôi khuya lắm rồi, cô nên vào nghỉ đi.

— Không, tôi không đi, tôi ngồi đây, ông cũng ngồi đây nói chuyện với tôi cho vui.

— Thưa cô tôi còn phải canh gác.

— Không, ông cứ ngồi đây nói chuyện với tôi một lát, chỉ một lát thôi, tôi muốn hỏi ông một điều này.

— Thưa cô có chuyện gì?

— Ông biết Trung tá Hồ mới đổi về đây không?

— Dạ thưa biết, thưa cô chuyện gì không?

(CÒN NỮA)

Thư cuối năm của Thường Vụ Đoàn Trung Ương nhóm Hà Thúc Nhơn



mọi hoàn cảnh, mọi biến cố. Nhiệm vụ được đề ra trong năm tới cho mỗi Nhóm viên chúng ta là **sớ mang gạn đục khơi trong** để mở đường cho cách mạng dân tộc và xã hội. Gạn đục khơi trong bản thân để luôn luôn xứng đáng là những phần tử tiên phong và chứng tỏ tinh thần tuyệt đối trung thành với tôn chí đấu tranh của Nhóm là trường kỳ tự thắng để hoàn thiện chính mình. Gạn đục khơi trong xã hội để tạo cơ hội vươn lên cho những thiện chí xây dựng, những con người hiền lương đồng thời nhận diện rõ những tệ nạn đeo bám, những phần tử xấu xa để quyết liệt thanh toán. Gạn đục khơi trong nội bộ để khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, củng cố hàng ngũ ngay một thềm vững mạnh để đương đầu thắng lợi trước mọi kẻ thù.

Tâm niệm của mỗi nhóm viên Nhóm Hà Thúc Nhơn là **XIN TỰ NGUYỆN HIỂN DÀNG CHO HẠNH PHÚC NHÂN DÂN VÀ DANH DỰ TỘ QUỐC** trong nhận thức **CÁCH MẠNG DÂN TỘC VÀ XÃ HỘI LÀ SINH LỘ CUỐI CÙNG**.

Mỗi người cần biết coi cá nhân mình chỉ là bùa bỏ trước phúc lợi chung vì đại của nhân dân và danh dự thiêng liêng của đất nước. Mỗi người cũng cần biết chỉ khi nào cánh tay mình có sức mạnh của sắt thép và tim óc mình có nhiệt độ của lửa nóng, sự đóng góp của mình trong tranh đấu mới thực sự hữu hiệu.

Xin chân thành gửi tới toàn thể các bạn lời cầu chúc may mắn và thành công.

THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRUNG ƯƠNG



Vì thế, chúng ta cần nghiêm chỉnh cảnh giác cao độ để có thể sẵn sàng ứng phó kịp thời với

BẢN ĐÒI VIẾT VỀ HÀ THÚC NHƠN

Trị dứt bịnh, phải trị từ căn

Mặc cho báo chí đã tốn nhiều giấy mực báo động, phanh phui, lèn án ; mặc cho vặng đời mai mỉa, chửi rủa ; bọn tham nhũng vẫn ngang nhiên dựa vào quyền thế mà chế độ miền Nam hiếp lợ đã dành cho chúng, tiếp tục hành trường sáu rộng vào mọi lanh vire, trên mọi cơ cấu của quốc gia, ở khắp mọi nơi mọi cấp, tiếp tục thi thoảng thù đoạn trang trọng bì ôi, với vét trung đồng lòng giữa trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, trên máu xương của chiến sĩ.

Nếu chiến tranh và những đạo quân viễn chinh nước ngoài là tai họa thảm cho quốc gia, dàn tộc VN thì chiến tranh là cơ hội bằng vàng, là môi trường thích ứng cho sự phát triển của chúng, quân ngoại nhập là đồng minh, ác nhân của chúng. Nếu người dân VN mong từng ngày và làm tất cả những gì để chiến tranh sớm chấm dứt thì chúng mong chiến tranh cứ kéo dài thêm ngày nào tốt ngay ấy, cho đến khi chúng nói là tận diệt đế chế CS ở Việt Nam, ở... Đông Nam Á và trên thế giới ! Naò chiến tranh và quân đội ngoại quốc mà bọn tham nhũng đã leo tới mức tột đỉnh của cái thang danh vọng và sự giàu có : huân chương, mè day đeo lấp ngực ; tiền của dư giả đến phải gửi ra ngoại quốc ! Chúng tự phong nhau là những ác nhân tạo lập nên chế độ và giữ gìn, bảo vệ chế độ để được chế độ này trọng dụng, ưu đãi, bảo vệ lại.

Nếu chiến tranh là cùu cánh của chúng, thì họng súng, tên bạo là phương tiện, sự mua chuộc, dàn áp bắt bờ, tra tài gia cầm, hành hạ kẻ chống đối là biện pháp tồn tại của chúng. Hành vi thao túng của chúng đã làm cho lòng người căm phẫn, chán nản, chẳng còn chút may mắn tin tưởng vào chúng ; đã làm cho 1 số người phải sợ sệt, nuốt hận mà không dám kêu ca tố giác chúng. Họng súng của chúng đã cắt ngang và đẩy lui tối tăm cao đầy lửa đạn đánh của NS Nguyễn

vẫn Chức vào dĩ vãng ! Họng súng của chúng gần đây đã đánh gục 1 Hà thúc Nhơn khảng khái, kiên cường !

Dù sao, hành động của Hà thúc Nhơn cũng đã đánh dấu một bước chuyển biến mới của phong trào chống tham nhũng. Đặc biệt là cuộc « nỗi loạn » quyết liệt do Hà thúc Nhơn cầm đầu lại được nồng nhiệt ngay trong quân ngũ, nơi vẫn được tiếng là xã hội riêng biệt với tổ chức, kỷ luật chặt chẽ của nó. Hành động của người sĩ quan quân y đó đã lôi cuốn được sự đồng tình và cảm phục của những người bạn trẻ trong và ngoài quân ngũ, những người còn chút lòng nghĩ đến quốc gia, dàn tộc, đến danh dự của quân đội cũng như đến sự sống còn của chế độ hiện tại, nhất là những nạn nhân trực tiếp của bọn tham nhũng. Dần chung Nha thành một số đồng già trẻ lớn bé chẳng ai bảo ai tự động bùi ngùi tiến đưa linh cữu Hà thúc Nhơn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả đều thương tiếc một y sĩ có tài, một người trong sạch hiền có, một người hùng ; đều tiếc cho một sự vùng dậy với vã, có đơn mà phải thất bại ; đều căm giận thèm phuot tham nhũng đê hèn. Một Hà thúc Nhơn chết đi... nhưng đã có một « Nhóm Hà thúc Nhơn » ra đời, quyết noi theo ý chí và hành động của người quá cố, « ăn thua đủ » với bọn tham nhũng.

Thật vậy, vừa rồi thiếu tá bác sĩ Phạm Văn Lương trong « Nhóm Hà thúc Nhơn » đã đứng lên làm « một Hà thúc Nhơn » thứ hai. Giảng những anh đã thay mặt Nhóm nói những gì cần phải nói trước bàn thờ Hà thúc Nhơn nhân lễ 100 ngày Hà thúc Nhơn khuất bóng, mà anh còn đi tiếp phong trong hành động. « Trong khi xã hội đầy rẫy bất công, bê bối, tham nhũng thì nhân viên công lực không tích cực bài trừ, ngược lại với nhóm người đứng lên theo gương Hà thúc Nhơn để tố cáo tham nhũng

bê bối thì Cảnh sát đàn áp gắt gao », bằng lời nói và bằng trái lựu đạn rút chốt sẵn trong tay, Phạm Văn Lương đã làm chún bước chân tay những con chốt hung hăng đang thương hại của cái chính quyền tiêu biểu cho chế độ hiện tại. Chưa thôi, vẫn trái lựu đạn rút chốt sẵn trong tay, thiếu tá bác sĩ Phạm Văn Lương với bộ quần phục hàn holic, hiên ngang tời trước thềm Bộ viện tuyệt thực đòi gấp tờ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng là vị Tổng tư lệnh quân đội, với máy yêu sách đòi :

— Xử tử 4 tướng tham nhũng (Đỗ cao Tri, Đặng Văn Quang, Lê Lan, Đoàn Văn Quang), dù biểu Nguyễn Văn Chính và cố Lữ Văn

— Cách chức một số kẻ « vô liêm sỉ » (trong đó có tướng Vũ Ngọc Hoàn, cục trưởng cục quân y).

— Phải làm cách mạng xã hội triệt để.

— Phải tìm, mời những người trong sạch cộng tác và đưa vào thể nhân dân.

Phạm Văn Lương đã có cái may mắn được gặp ngay ông Thiệu, điều mà tập thể Thương phế binh và quả phụ tử sĩ đấu tranh năm lần bảy lượt đến đỗ máu không được. Kể ra đó là một thắng lợi bước đầu. Thái độ và hành động lần này của anh diễn ra ở ngay tại thủ đô Saigon nên được dư luận đặc biệt chú ý và khâm phục. Anh đã tỏ ra xứng đáng là bạn chí thiết của Hà thúc Nhơn, là người thuộc lớp trí thức trẻ Việt Nam mang nặng ưu tư trước thời cuộc đất nước, khảng khái không chịu khuất phục trước bất cứ uy quyền, bạo lực nào, không thể làm ngơ trước nạn tham nhũng bì ôi, sẵn sàng hy sinh danh vọng, địa vị, hạch phúc cá nhân mình cho sự thật, cho công bằng và lẽ phải, thà xưng đàng với những chiết hữu vi quyền lợi của quốc gia, dàn tộc, vì lãnh sự và quyền sống tối thiểu của một người dân mà chiến đấu.

Anh cũng như Hà thúc Nhơn đều xuất thân từ y giới, một ngành

khoa học có liên quan mật thiết đến tình cảm và hạnh phúc xã hội. Hơn nữa 2 anh lại đều sống và hoạt động trong cái xã hội quân đội, thành trì của chế độ hiện tại ở miền Nam ; nơi tập trung và nhão nát trên một triệu thanh niên thuộc đủ mọi tầng lớp để trở thành công cụ đặc lực theo ý đồ của Mỹ ; cũng là nơi còn mang năng tính chất ngoại lai về mọi phương diện, chưa chấp đầy máu thuần, đầy bất công vào áp bức : nơi mà bọn tham nhũng dựa vào uy quyền, và nguyên tắc, kỷ luật hoành hành ở khắp mọi cấp, rút tua từ đồng lương của tôi, từ chén cơm manh áo đơn mao xương của chiến sĩ ; nơi chac chan dồn đúc cho các anh những ý thức, tư tưởng về một cuộc cách mạng xã hội và hàng ngày thử thách các anh phải đứng lên hành động. Hơn ai hết, các anh cũng như nhiều anh em khác trong quân đội đều thấy rõ được cái hiểm họa của nạn tham nhũng và trách nhiệm của mình.

Có con đường cách mạng nào lại không quanh co, khó khăn, lại không gian nan nguy hiểm ? Tú, tá bác sĩ Hà thúc Nhơn đã giữa đường diri gách, vĩnh viễn nằm xuống vì phải đòn của bọn tham nhũng. Còn Tiểu tá bác sĩ Phạm Văn Lương ? Một khi dấn thân, chắc anh cũng đã ý thức được trước số phận của mình mà chuẩn bị. Anh đã thắng được lực lượng đàn áp keo đầu. Anh đã bước vào hang cọp, trước lời hán dọa « thêm 1 mạng nữa đã có sao ». Có kẻ đã vội buộc anh vì phạm quân phong quân kỵ ! Nếu cứ bị cai mặc cảm quân phong quân kỵ, luật lệ « rừng » ám ảnh, hăm dọa, trói chân buộc tay, chẹn họng thì các chiến sĩ Cộng hòa đâu đã có làm nên ngày 1-11-63 « biển hách » mà thay sắc lện hưng, đâu có chuyện từ đó các tướng tá tự phong nhau hàng loạt và nhảy vào chính trường nắm lấy mọi giềng mối quốc gia mà thao túng cho đến nay, thì chẳng lẽ làm người cứ giả cảm giả điếc, cam phận chấp nhận cho loài thú vật đê dâu cõi cổ, rút bón xương tủy..

« TẬN DIỆT THAM NHÜNG » quả là tiếng thét gấp bách, cũng là mối tư tư lớn nhất của thiếu tá bác sĩ Hà thúc Nhơn hôm trước, của thiếu tá BS Phạm Văn Lương và

của nhóm Hà thúc Nhơn hôm nay, eo le thay, yêu cầu đó lại liên quan mật thiết đến sự sống còn của cả chế độ hiện tại khi ông hứa sẽ tìm mọi những người trong sạch chung lo việc nước. Giả sử như thiện chí ấy có thiệt đì nua, thử hỏi cả miền Nam này còn có ai dám dấn thân và ích như một Trần Văn Hương ? Người tài đức đâu phải thiếu, nhưng hiếm ai lại dì phục vụ cho một chế độ đã mất lòng dân từ khuya rồi.

Ông Thiệu còn thanh minh trước Phạm Văn Lương, trước sau ông vẫn « tiếp tục dựa trên cái thể nhân dân » ! Nếu thực tình như vậy thì miền Nam này đã có Hòa bình từ sau ngày ông lên làm tổng thống hay ngay ngày mai đây ; thi quân đội ngoại quốc đã rút hết khỏi mảnh đất tan tác, rách nát, đau khổ này, và người Việt Nam bắt luận chung kiến khác biệt đã có thể hòa giải, chung sống hòa hợp nhau trong một khung cảnh cảm tự do dân chủ thật sự để cùng nhau kiến thiết lại đất nước, dẫu đến nỗi nhà nhà cứ phải chịu mãi cảnh tang tóc, nghèo khổ diệu linh, người người cứ phải nơm nớp lo âu vì bom đạn, vì quân địch, vì dàn áp từ đây vì đời rét bệnh tật, vì thuế má nặng nề... Dựa trên cái thể nhân dân, vì quốc gia dân tộc mà ông đã công khai tuyên bố « dù phải làm điều gì thát nhán tâm tôi cũng cứ làm » được sao ?

« Muốn Trị Dứt Bịnh, Phải Trị Từ Căn ». Là thầy thuốc, không thiếu tá bác sĩ Phạm Văn Lương thi người khác trước sau gì cũng phải xác nhận chân lý khoa học đó. Chỉ khi ấy đời ngã Nhóm Hà thúc Nhơn với được mở rộng với sự tham gia đồng đảo của anh em quân nhân các cấp, của các giới đồng bào, mới tạo nên một sức mạnh « đời non lấp



Với bầu nhiệt huyết sẵn có, nhóm Hà thúc Nhơn chắc sẽ không nản, kể trước ngã người sau đứng lên. Nhưng đến bao giờ các anh sẽ trưng được đủ bằng chứng, những bằng chứng phải được luật pháp của chế độ, của kẻ mạnh xác nhận và để ông Thiệu sẵn sàng xuống tay hạ thủ, cách chức, đuổi về vườn những bạn hữu, những tay chân thân tín và cũng là ân nhân như ông đã hứa ? Chắc chắn ngày đó sẽ không bao giờ có.

Ông Thiệu cũng là khôn ngoan làm như có nhiều thiện chí, vừa có ý xoa dịu phần nào nỗi căm phẫn

Hãy đọc 2 tập truyện hay nhất thế giới
trong cùng truyện SUSPENSE

**TRUYỆN KINH DỊ HITCHCOCK
và NGƯỜI THIỀU NỮ MỘT ĐÊM**

do HOÀNG HẢI THỦY tuyển và phỏng tác
CHIỀU DƯƠNG ăn hành

bíp cẩn thận, là gì mục đích trước mò chẳng đạt được. Các nhà chính trị chân chính cũng không thể không đưa vào chân lý mà tỏa ra đường hướng và phương pháp hành động để triệt tiêu xã hội.

HỘI CHINH NHÂN

23-12-70

Vụ Phạm Văn Lương, dấu hiệu gì?

Sau khi rời khỏi dinh Độc Lập, nếu bác sĩ Lương lại đi Đà Nẵng, hay Nha Trang để thu thập tài liệu, bằng chứng về tham nhũng, hoặc ông đến BQP để được cứu xét về trường hợp bắt công mà cá nhân đã phải chịu đựng, e rằng câu chuyện sẽ thành đầu voi đuôi chuột một cách thảm hại. Thế nhưng hành động khác hơn, bác sĩ Lương sẽ phải hành

động thế nào? Trong lúc tinh thần ông hẳn nhiên bị đe dọa, vì ai cũng biết trong lúc hình ảnh ông đứng trước trụ sở Hạ viện với quả lựu đạn mìn chối trong tay, nói lên cái thế cờ đơn của những kẻ giữa xã hội đảo điên, chỉ có vũ lực và tiền tài là đáng kể!

Đầu tranh bằng đường lối pháp lý, BS Lương sẽ cầm chắc phần thắng bại trong tay. Nhìn lại những va li bạc bị bắt quả tang ở Tân Sân Nhất, vụ nghị sĩ tố tướng tham nhũng, mới đây vụ kho hàng lậu lèn tại mây trâm triệu bạc bị thâu ở Nhà Bè, mà tin tức sơ khởi cho hay xe nhà binh vẫn là phương tiện chuyên chở đi tiêu thụ, vụ tướng Toàn với ông Tá Lộ Công Danh v.v... Công lý ở đây đã làm gì được những kẻ phạm pháp? Hay những đánh đanh thủ phạm vẫn ung dung sống cuộc đời để vương nhớ những chuyện làm ăn trời chảy từ nhiều năm qua và nhờ các thế lực riêng tư săn sóc.

Đến như Quốc hội là cơ quan lập pháp gồm đại diện dân cử mà còn mang tiếng bị mua chuộc bằng tiền cùn cơ cấu hành chính, tư pháp hạ tầng nào có thể tránh khỏi sự có thể bị tham nhũng mua chuộc. Do đó, cả nước cảm nhận thấy nạn tham nhũng đã trở thành phò biến, trong khi chỉ thỉnh thoảng mới có vài « tép riu » tham nhũng ra tòa lãnh án mà thôi.

Trích « Tham Luận » Báo Thời Phong ngày 7 và 8/1/1970
(số 148 và 149).

Bài của
TRƯƠNG VĂN BÌCH



Thư của những người lính ưu tú đến tinh hinh đất nước

Thanh phần tham nhũng chỉ là một tối thiểu số. Cản tách chúng rời ra khỏi đoàn thể quân đội mà đánh. Để cho chiến dịch đánh tham nhũng càng mạnh bạo nhiêu, uy tín quân đội càng già tăng bấy nhiêu, các chiến sĩ thêm nực lòng đánh giặc và đồng bào thêm thành tâm tin tưởng.

Cấp lãnh đạo tối cao quân đội phải được lành mạnh hóa trước tiên. Chỉ qua một bước tiến khởi này, hệ thống tham nhũng trong toàn quân, ở mọi cấp dưới, đã phải hoang mang, giao động, chúng bắt đầu dễ dàng tan vỡ. Điều kiện cần bản là các vị tân lãnh đạo phải thực sự là những nhân vật trong sạch và quyết tâm hành động. Công việc trọng đại sẽ không do một người hay vài ba người hoàn thành nổi. Cũng không được hành động nồng nỗi, nặng cảm tình hơn lý trí, có thể gây nên những hậu quả trái ngược tai hại không lường trước được.

Bản chất của tham nhũng là mềm dẻo, tinh quái và tàn bạo. Có mềm dẻo, tinh quái mới chiếm được địa vị ưu thế mà lưỡng đoạn.

Có độc ác tàn bạo, mới coi thường xương máu chiến hữu và đồng bào mà tác hại quốc gia. Đánh tham nhũng mà thiếu khôn ngoan và quyết tâm chẳng sớm thì muộn, sẽ bị tham nhũng quật lại sau khi chúng né được đòn tấn công, bằng muôn vạn binh thức mềm dẻo tinh quái.

Chúng chống cự trực diện không được chúng sẽ chống cự bằng những phương cách gián tiếp, vận dụng mọi phương tiện để chống đối, nhất là phương tiện tài chính sẵn có trong tay. Chống ngay trong nội bộ quân đội không xong chúng sẽ vận động cả những thế lực đồng minh bất chánh chống đối từ bên ngoài vào. Bộ tham mưu lãnh đạo đồng tâm nhất trí và phải có hẳn 1 chính sách diệt trừ tham nhũng, cải tiến quân đội trong tay, mới mong thành công và tránh được lách laced, sai lầm trong việc thực thi công cuộc cải tiến, do ảnh hưởng thế lực của dư đảng tham nhũng.

Và lại không có chính sách thanh trừng với những tiêu chuẩn thực rõ rệt e rằng CS sẽ lợi dụng thời cơ gây rối loạn, chia rẽ trong nội bộ quân đội. Chính tham nhũng cũng sẽ phản ứng bằng cách tố cáo bừa bãi gây nên bất mãn trong toàn thể quân đội, làm tan rã luôn quân đội. Không an thì đập đổ. Đã chết bài mọi người chết theo. Đó là những khẩu hiệu tham nhũng sẽ áp dụng.

(Trích tài liệu số 9)

NHÓM HÀ THÚC NHƠN

Văn phòng liên lạc : 17-D cư xá Đô Thành Saigon, ĐT 93.731

THÔNG CÁO

Kể từ ngày 25-12-70 Ban Vận Động Thành Lập Nhóm Hà Thúc Nhơn đương nhiệm giải nhiệm vì Nhóm Hà Thúc Nhơn trong một phiên họp ngày 25-12-1970 đã bầu xong Ban Thường Vụ Trung Ương Lãnh Thới, gồm các ủy viên sau đây :

- NGUYỄN PHAN CHÂU
- LÊ KHÁNH
- TRẦN THANH LẬP
- HÀ THẾ RUYỆT
- PHẠM DUY LINH VIỆT
- UYÊN THAO
- ĐINH BA
- VŨ THẾ NGỌC
- NGUYỄN LĂNG
- LÊ THỊ ANH THU

Ban Vận Động Thành Lập Nhóm Hà Thúc Nhơn chân thành cảm tạ quý vị Chủ Nhiệm, Chủ Bút và tất cả các Ký Giả thuộc các nhật báo, tuần báo và các hãng thông tấn đã nhiệt liệt góp phần vào việc vận động bằng cách thông tin trung thực và đầy đủ các hoạt động liên quan đến Ban Vận Động.

Ban Vận Động cũng xin cảm ơn toàn thể đồng bào đã dành nhiều cảm tình cho Ban Vận Động khiến cho công việc vận động được thành công.

Sài Gòn, ngày 25 tháng 12 năm 1970
Ban Vận Động Thành Lập Nhóm Hà Thúc Nhơn

NGUYỄN ANH TÀI
NG. TẤN KHANG
HÀ THẾ RUYỆT
LÝ ĐẠI NGUYỄN
VŨ THẾ NGỌC

HÀ THƯỢNG NHÂN
TÔN THẤT TUỆ
PHẠM VĂN LƯƠNG
LÊ ĐÌNH THÔNG
VŨ NGỌC LONG

CHÂU LONG
UYÊN THAO
TÚ KẾU
ĐÔ QUÝ TOÀN

Hộp thư Ban vận động lập nhóm H.T.N.

Văn phòng IVDTU nhóm H.T.N.
mới nhận được thư của các bạn
có tên sau : Nguyễn Quốc Bửu
(BS) Trần Hùng Hoàng (Sài Gòn)
Hội Chinh Nhân (Sài Gòn) Phan
N. Thuận (?)

● BỬU HỒNG (Huế) : Đã nhận
đủ tài liệu. Sẽ đề cập tới trường

hợp của ông sau khi kiểm chứng
lại,

● Nguyễn Gia Đông (KBC) (?)

Chờ gấp anh tại Sài Gòn.

● MỘT BẢN KÝ TÊN KHÔNG
RỖ (Biên Hòa) : Nếu được xin ông
ghé tòa soạn khoảng từ 10 giờ
tới 12 giờ mỗi ngày.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kế
niệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sú Xò (VN). Dồi
dào khí lực nguyên khí tạo hóa vữ
trụ, khí thiêng Sóng Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc,
Linh diệu phi thường.

— « Bí Pháp » gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tô
Quốc, Nhân Loại)

Nồi danh tại Nồi Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bổ sinh lực răng. Giả chua
rung răng. (Coi to rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phụng sự
tế Xứ sở — Phụng vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHAT HÀNH TẠI NỘI QUỐC
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quogo (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$.
Nước 35\$ sấp lén...

NGÚ TRÊN LÀN SÓNG

kịch LÝ PHẠT SƠN

(tiếp theo trang 11)

VÂN :
Anh làm tôi phát điên lên được.
Sao anh không về nhà anh, để mặc
đàn bà chứng tôi.

MINH :
Tôi sẽ rời đây ngay nếu Vân
đưa Phượng về nhà.

VÂN :
Ha ! Anh bắt đầu lo lắng cho
Phượng.

MINH : Tôi yêu Phượng.

VÂN :
Yêu Phượng ! Ha ! Anh nói thế
mà không xấu hổ :

(Là)
Anh là loài ma quỷ. Anh chỉ
thèm khát Phượng! Anh chỉ mưu
toan chiếm đoạt thân thể Phượng,
để làm như anh Hùng, để bảo thủ
người chết.

(Minh bắt người, xanh xám)

MINH :
Vân nói như một con điên.

VÂN :
Tôi điên ? Ha ? Tôi điên. Anh
không nói thế khi mò mẫm tôi trong
đêm tối.

(Bật khóc)

Anh là loài quái vật. Anh làm
cho gia đình tôi tan nát và anh
Hùng bỏ ra đi, không nói một lời.

MINH :
Tôi ra Vân vẫn hận tôi vì chuyện
ấy.

VÂN :
Hận anh à ?
(Bỗng người lạnh hẳn)
Không. Tôi không hận anh. Tôi
buồn mửa.

MINH :
Vân chửi rủa tôi vừa vừa chửi.
Vân đã lấy chồng khác...
(Hòa dịu)

Tôi rất ân hận vì chuyện làm
lỗi ngày xưa.

PHƯỢNG :
Chúng ta đi thôi, chị Vân.

VÂN :
Phượng !
(Với tay, nắm tay Phượng)

PHƯỢNG :
Em phải đi kiếm anh Hùng.
(Gió ảo ảo, Sóng bờ dênh lớn.)

Có tiếng cười nô xôn xao từ xa
Chị Vân. Chị Vân nghe thấy
không ? Có người ta đi lại trên
mặt nước đông hết sức. Người ta
nói cười cười nói... .

MINH :
Thật là quái đản. Họ cũng yêu
người đàn ông. Một người đàn ông
đã chết. Cả hai đều mắc bệnh điên
rồ. Họ bắt chước lẫn nhau. Không
thể biết ai bắt chước ai.

(Nói lớn)
Thế giới là một cái nhà thương
diện.

Sương mù và tiếng sóng. Ha, tức
cười thật.

PHƯỢNG :
Chị Vân !
(Nón nã, kéo tay Vân)
Mặt trời đang lặn.

VÂN :
Tại sao hãy ngồi đây, coi mặt
trời lặn.

(Vân cởi áo mưa, trong lắc
Phượng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bảy giờ người ta nhìn thấy Vân ăn
mắc giỗng hụt Phượng, từ gót chân
đến đỉnh đầu. Minh trố mắt.)

MINH :
Á !

VÂN :
Anh chưa đi ?

(Minh đứng im, nhún vai. Vân
ngồi xuống bèn Phượng).

Phượng có nhớ không ? Lúc
trước, anh Hùng thường ngồi đây
coi mặt trời lặn.

PHƯỢNG :
Đúng rồi, đúng rồi. Sao chị Vân
biết ?

VÂN :
Anh Hùng bảo mặt trời lặn có
một vẻ đẹp thẩm thiết và dịu dàng
vô tà.

PHƯỢNG :
Đúng thế đấy. Đúng thế đấy chị
Vân. Anh Hùng vẫn nói với em như
thế đấy.

Có lần anh ấy kêu «tội nghiệp
mặt trời, nó chảy nhiều máu, leh
lau trên mặt biển». Anh ấy làm
em bật khóc.

VÂN :
A !

(Phượng sung sướng ôm Vân.
Hai người đàn bà ngồi lặng lẽ.
Minh lắc đầu, thất vọng, chỉ trỏ ra
biết với khán giả, rằng hai người
đàn bà mặc cùng một thứ áo, đi
cùng một loại giày, cài đầu cùng
một thứ hoa và đầu óc cùng một
thứ bệnh điên rồ.)

Tiếng nói của Minh thi thoảng
như sợ hãi bị nghe thấy).

MINH :
Thật là quái đản. Họ cũng yêu
người đàn ông. Một người đàn ông
đã chết. Cả hai đều mắc bệnh điên
rồ. Họ bắt chước lẫn nhau. Không
thể biết ai bắt chước ai.

(Nói lớn)
Thế giới là một cái nhà thương
diện.

(Lắc đầu, chạy, áo quần xốc xích,
Vân quay lại nhìn, rúc rích cười.)

VÂN :
Coi kia Phượng. Thắng cha
Minh điên rồi.

PHƯỢNG :
Hả ?

VÂN :
Thắng cha đó điên rồi.
(Cười rũ. Phượng ngăn mặt, rồi
không nhìn được, cũng cười theo.)

PHƯỢNG :
Này chị Vân, chị Vân nói gì thế ?

VÂN :
Chúng mình đi thôi.
(Kéo Phượng đứng lên)

PHƯỢNG :
Đi đâu chị Vân ?

VÂN :
Về nhà. Chúng ta về nhà.

PHƯỢNG :
Không, em phải đi ra biển.

VÂN :
Không. Chúng ta về nhà. Phượng
phải đốt lửa đê anh Hùng trở về,
sưởi ấm. Ngoài biển lạnh lắm.

PHƯỢNG :
Phải đấy, ngoài biển lạnh lắm.
(Vân lấy áo len trong tay Phượng
đem vào ngực)

VÂN :
Cá bé Nhí nữa. Bé Nhí cũng cần
sưởi ấm.

(nặng nứa)
Phải không cưng ? Phải không
cưng của má ? Tôi nghiệp con tôi,

PHƯỢNG :
(Nhìn Vân, kinh ngạc, sợ hãi,
say mê lẫn lộn).
Chị Vân !, Chị Vân !

VÂN :
Ngó đi cưng, con ngoan của
má, trái tim dịu dàng của má.
(Khụng lại, vì Tâm bước vào.
Vào với vũ buồng cái áo tiến tới)

Aoh Tâm.
TÂM :

Em ở đây ?
(Nhìn Phượng nhặt áo — nhìn
Vân — chua chát)

Téra em vẫn bám lấy Phượng.
VÂN :

Em đâu có bám lấy Phượng.

PHƯỢNG :

Tôi phải đi ra biển.
(Ôm cái áo — úa nước mắt).
Má con mình phải đi ra biển.
(Đi ra. Vào đính với theo)

VÂN :

Phượng :

(Nhìn Tâm, thông tay xuống).
Anh Tâm ! Phượng đi rồi đó !
(Muốn khóc)

Anh thấy không, Phượng đi một
mình. Phượng đi ra biển một mình.
TÂM :

Tại sao em khóc ?
(Chùi nước mắt cho Vân)

Phượng đang sung sướng. Em
không thấy sao ?

VÂN :

Phượng sung sướng ?
(Cười như khóc)

Phượng mắt tri rồi.

TÂM :

Phượng sung sướng hơn chúng
ta. Dù sao Phượng cũng sung
sướng hơn chúng ta.

VÂN :

Phượng sung sướng ! Em không
biết anh nữa.

TÂM :

Sự bất hạnh của chúng ta ở đây,
Chúng ta không hiểu nhau.

VÂN :

Anh Tâm !

TÂM :

Đúng thế. Chúng ta không hiểu
nhau.

VÂN :
Em yêu anh !

TÂM :

Không. Em không yêu anh. Em
vẫn yêu người chồng cũ. Em vẫn
yêu chồng của Phượng.

VÂN :

Không phải thế.
(Sợ, úa nước mắt).

Em yêu anh. Yêu anh.

TÂM :

Em yêu anh ?
(Cười chua chát)

Em yêu anh nhưng em bắt
chước Phượng. Em muốn sống
thay Phượng, giành giật vai trò
của Phượng.

(Vân ôm mặt, buồng người
xuống ghế. Tâm tiến lại dịu dàng)

Em phải hiểu rằng không ai có
thể giành giật được vai trò của
người khác.

VÂN :

Em đâu có giành giật vai trò
của người khác.

(Nàng khóc, vắt bỏ bông hoa
trên đầu, rũ mái tóc xuống)

Em đâu có giành giật vai trò của
người khác. Anh Tâm. Em yêu anh
mà.

TÂM :

Chúng ta hãy về nhà. Chúng ta
phải đi khỏi đây. Đi xa hẳn cái bờ
biển này.

(Đỡ Vân đứng dậy. Hai người
đi ra. Minh chạy vào).

MINH :

Phượng !
(Hồn hồn)

Phượng đâu rồi ?

VÂN :

Phượng đã đi ra biển.

MINH :

Đi ra biển ! Trời đất !
(Minh cuống cuồng. Vân kéo lại).

VÂN :

Anh Minh. Anh làm gì mà cuống
lên thế. Anh đâu phải là anh Hùng,
đâu phải là chồng Phượng.

MINH :

Ha !

(Tức giận vùng tay).

VÂN :

Anh Minh ! Tại sao anh cứ muốn
giành giật vai trò của anh Hùng !
(Minh kinh ngạc đứng lại. Tâm
kéo tay Vân đi ra).

TÂM :

Em nói gì lạ thế.

VÂN :
Anh báo thù người chết,
MINH :

Vân điên à !

VÂN :

Đúng thế. Anh thù ghét Hùng.
Vì anh Hùng hơnh anh. Vì trước anh
Hùng, anh luôn luôn phải thu hồn
lại như một con ruồi.

MINH :

Vân nói như ma quỷ !

VÂN :

Tôi là ma quỷ.
(Cười. Đi ra với Tâm).

MINH :

Vân nói bậy. Vân chỉ muốn làm
tội đau đớn.

(La lớn)
Tôi không thù ghét Hùng. Tôi
luôn luôn kính phục bạn tôi.
(Ôm mặt đứng im — Rồi chợt hiểu
buồng tay, hoang mang)

Có lẽ Vân nói đúng. Lòng kính
phục chính là bộ mặt xảo quyết
nhất của sự thù ghét. Tôi thù ghét
Hùng. Thật thế. Tôi thù ghét Hùng.
Nó tưởng nó là thần thánh.

Chất đen...

(TIẾP THEO TRANG 25)

Chẳng lẽ lại chạy theo đuổi
những kẻ đang lén và sấp lén để
dính máu ăn phán ?

Chẳng lẽ lại cố xoay vào quan
thuế để kiềm, để nã bạt con buôn ?

Chẳng lẽ lại trốn quân địch đi
Tây ?

Chẳng lẽ lại ăn cắp tiền Mỹ viện
trợ ?

Chẳng lẽ lại chơi cờ bạc kịp ?
làm dão biếu ?

Chẳng lẽ lại chơi đề ? mua giấy
số ?

Chẳng lẽ lại đào mỏ ? làm cha ?
làm sư ?

Chẳng lẽ lại bắt chước Nhơn,
bắt chước Lương ?

Thật là bi !

Kè ra ông nào sấp ra tranh cử
Tổng Thống mà tìm được cách cho
dân xui, dân hối đổi, hết tùng
hối phiếu và vào Dinh Độc Lập là
cái chặc, vào mà khóc cắn rào kẽm
gai mà dân đen lại tôn làm Bố 71
hoặc Bố Maôn Nam nữa ! hoặc Bố
Cái Đại Vương 2 cũng được tì như
Martine 2 !

(Người ngư phủ tiến vào, vác mái cheo).

NGƯ PHỦ :

Trời mưa lớn suốt ngày nay. Biển đầy sóng bạc đầu. Người nào ra biển cũng chết đuối, trời lèn bệnh mặt nước.

(Ngồi xuống)

Có một người đàn bà vừa mới chết đuối, còn nằm ở dưới gầm đá.

(Mình choàng lên. Lão ngư phủ ngồi xuống băng.)

MINH :

Hả ! Có người chết đuối ?

LÃO NGƯ PHỦ :

Một người đàn bà.

MINH :

Một người đàn bà...

LÃO NGƯ PHỦ :

Đúng thế. Bà ta còn trẻ và đẹp lắm. Bà ta mặc áo đen, tóc cài một bông hồng. Bà ta chết mà dịu dàng như ngủ — như ngủ trên làn sóng.

MINH :

Ở đâu ? Ở đâu ?

(Nắm tay lão ngư phủ)

Ông chỉ đường cho tôi.

(Hai người đi ra. Sân khấu đèn gió và tiếng sóng. Rồi tiếng vĩ cầm vang lên.. Bài bi ca của Brahms, Mối Tình Xa Xưa.

Người ta nghe thấy tiếng cười rộn rã, bay vong trên mặt nước. Rồi Hùng, mắt đeo mặt nạ giấy trắng, giữ bé Nhi — cũng đeo mặt nạ như vậy, đi vò.

Bé Nhi nhảy nhót. Hùng ngồi xuống băng.

HÙNG :

Trời hôm nay lạnh quá, em yêu. Mặt biển đầy sóng và nắng vàng lạnh buốt như nước đá.

(Phượng hiện ra, Đeo mặt nạ giấy trắng, như Hùng, như bé Nhi.)

PHƯỢNG :

Anh Hùng !

HÙNG :

A, em đã tới.

BÉ NHI :

Mà !

PHƯỢNG :

A, bé Nhi. Cưng của má. Con ngoan của má. Trai tim dịu dàng của má.

BÉ NHI :

(trườn xuống đất nhảy nhót)

Về nhà đi. Về nhà đi. Nhà mình ở tuốt ngoài biển. Ở chỗ mặt trời lặn.

(Tung tăng chạy đi. Hùng đứng dậy cầm tay Phượng).

HÙNG :

Chúng ta về nhà đi. Nhà mình ở tuốt ngoài biển. Ở chỗ mặt trời lặn.

(Hùng và Phượng dìu nhau đi, như một cặp tình nhân.)

Ánh sáng hồng dịu dần, chuyển sang màu xanh buốt.

Tiếng vĩ cầm se vào lòng người. Và gió ào ào. Sóng dập dữ dội lên gành đá.)

MÀN HẠ.



Kính mời quý vị mua

VÉ SỐ KIẾN THIẾT QUỐC GIA

Phát hành mỗi tuần bảy loại vé

Giá mỗi vé : 40\$

Bảy lô độc đặc mỗi lô : bốn triệu đồng

Mở sổ vào chiều ngày thứ ba mỗi tuần lúc 15 giờ tại rạp Thống Nhất SAIGON.

Vé có đặt ban khắp nơi.

Recorded By THE BEATLES On Capitol Records
Yellow Submarine

By
JOHN LENNON an
PAUL McCARTNEY

March Tempo

G D C G E^m A^m Cmaj7 D G

In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he

D C G E^m A^m Cmaj7 D G

told us of his life in the land of sub-ma-rines. So we

D C G E^m A^m Cmaj7 D G

sailed up to the sun till we found the sea of green. And we

D C G E^m A^m Cmaj7 D G

lived be-neath the waves in our yel-low sub-ma-ri-ne.

CHORUS G D C G

We all live in a yel-low sub-ma-ri-ne, yel-low sub-ma-ri-ne, yel-low sub-ma-ri-ne.

D C G E^m A^m Cmaj7 D G

We all live in a yel-low sub-ma-ri-ne, yel-low sub-ma-ri-ne, yel-low sub-ma-ri-ne And our

D C G E^m A^m Cmaj7 D G

friends are all on board, many more of them has live nextdoor. And the

D C G E^m A^m Cmaj7 D G

live a life of ease ev'-ry one of us all we need. Sky of

D C G E^m A^m Cmaj7 D G

band begins to play.

D C G E^m A^m Cmaj7 D G

blue and sea of green in our yel-low sub-ma-ri-ne.

Repeat Chorus from the D.S. and fade

