

WASEON
DS 531
D642 +

ĐỜI



ĐỜI

66

CHỦ ĐỀ : ĐIỆN ẢNH

- THỰC TRẠNG ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM của đời
- CÁC NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM ĐÓNG PHIM của hattucdiao
- PHÍA SAU ỐNG KÍNH của tập đoàn p/v đời
- NGHĨ NÁT VỀ ĐIỆN ẢNH của tetede

2

CHÁNH TRỊ

- MỘT VẾT NHỎ CỦA CHẾ ĐỘ của uyenthao
- THIỆN CHỈ CỦA NHÀ NƯỚC ĐANG ĐƯỢC THỦ THÁCH của đời
- VI TRUNG HỒNG BẢO HIỀN Ở BỒNG SƠN của ngocyeen
- SV VN NGHĨ GÌ VỀ 11 THẮC MẮC LỚN CỦA SV MỸ của ngocthulang
- CÁC ĐẠI HỌC SĨ RA TRƯỜNG LÀM GÌ của phuchung

3

VĂN NGHỆ

- CÁI CHẾT CỦA THUẬN của trandiemphuong

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- NGƯỜI ĐỜI • ĐỜI GÒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI • SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 66	TUẦN LỄ TỪ 07-01-1971 ĐẾN 14-01-1971
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TÙ và nhóm Sóng	GIÁ 40đ	Giao dịch quảng cáo Hồi ống Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

dầu tranh cho đổi

THIỆN CHÍ CỦA NHÀ NƯỚC ĐANG ĐƯỢC THỬ THÁCH

Trong bản điều trần về tham nhũng gửi tới Tổng thống Thiệu, Nhóm HTN đã đòi hỏi Nhà Nước phải khẩn cấp ban hành một sắc lệnh bảo đảm cho các nhân chứng dám ra khai trước Tòa những tội trạng của các nhân vật thối nát, nhưng có uy quyền. Qua đòi hỏi này của Nhóm HTN, một diêm mầu chốt trong văn đề bài trừ tham nhũng tại Việt Nam đã được soi sáng. Nhiều người vẫn thường thắc mắc về các lý do gây trở ngại cho việc tiến hành thực hiện văn đề trên. Một câu hỏi đã được nhắc lại nhiều lần là : « Tại sao cả nước thù ghét tham nhũng, tại sao chính các nhà lãnh đạo quốc gia cũng chủ trương bài trừ tham nhũng mà tham nhũng vẫn tồn tại ? » Trả lời cho câu hỏi trên, mỗi người đã nêu ra một số lý do khác biệt. Người thì cho rằng tệ nạn tham nhũng đã bành trướng tới một mức độ khủng khiếp nên có đầy đủ khả năng để đập tan mọi công cuộc lành mạnh hóa xã hội tại VN. Người khác thì cho rằng tệ nạn tham nhũng xuất phát ngay từ chính những người có trách nhiệm lớn với quốc gia nên chủ trương bài trừ tham nhũng, lành mạnh hóa xã hội thường chỉ hưu danh vô thực bởi đã mang nặng tính chất là một thủ đoạn chính trị.

Theo nhận định riêng của chúng tôi, tất cả những nhận xét trên đều có phần thiên kiến. Đành rằng tệ trạng tham nhũng đã bành trướng tới một mức độ rộng lớn, nhưng không thể vì thế mà cho rằng đã mất hết điều kiện vươn lên cho những ý chí chuyền đời sống xã hội hiện nay. Dân tộc Việt Nam đã hơn một lần bê gãy gông xiềng thống trị của đủ mọi loại đế quốc thì không thể khoanh tay chịu thua một số người thối nát, dù ở trong hoàn cảnh nào.

Trong khi đó, người ta sẽ thấy là hết sức phi lý nếu bảo rằng những người đang ngồi ở địa vị lãnh đạo guồng máy quốc gia lại chủ trương làm ung thối xã hội. Bởi, ai cũng có thể nhận thức một cách dễ dàng rằng hậu quả đầu tiên của một xã hội bị ưng thối chính là sự tan vỡ của guồng máy quốc gia. Như vậy, nếu không đủ cao vọng biến mình thành một anh hùng của dân tộc, không một nhà lãnh đạo nào lại dại dột lấn mìn xuống vực thẳm thê thảm bại nhục nhã, dù đó là những nhà lãnh đạo tầm thường nhất.

(XEM TIẾP TRANG 26)

TUẦN TỐI PHÁT HÀNH
Đời Xuân Tân Hợi
SAU SỔ XUÂN LÀ SỐ :
Tất Niên (XẢ XUI)

Phim « Chiều Kỷ Niệm » đã vào hàng 40, 50 triệu. Các bài trầu ở miền Tây, đôi khi phèo ghe từ các xã, các quận lỵ xôi lèo Mỹ Tho, Cần Thơ để hai ba bữa mới lấy được vé xem. Tiếp theo sự thành công của « Thầm thủy Hằng », những phim « Loan mat nhung », « Chân tim » cũng đạt tới những số lượng vượt xa phim ngoại quốc.

Thế là bỗng dung nghèo lòi phim Việt Nam lôi kéo bao nhiêu người nhập cuộc : tài tử, đạo diễn và đông nhất là giới « áp phích » lớn.

Sự xuất hiện áo ạt của các bộ phim tư nhân, có phản ảnh trực tiếp sự tiến bộ của nền Điện Ảnh VN hay không ? Chúng tôi chỉ xin kiểm điểm sơ qua về những phương tiện và thực lực của các nhà làm Điện ảnh xứ ta, để độc giả có một số dữ kiện về thực trạng phim ảnh miền Nam này.

VN hiện nay có gần 30 hãng phim đã được phép hoạt động, và vi chục hồ sơ lập hãng đang được chờ xét. Ngoài ra còn vô số người đang định nhảy từ các lãnh vực thương mại khác sang nghề sản xuất phim ảnh, vì mấy phim vi chiếu được tinh nhuệ một vốn hào muơi lời. Trong tất cả các hãng đang hoạt động như Mỹ Vạn, Cosy-nam, Thăng Long, Giao Chỉ, Sông Kim Cương, Việt Nam phim v.v... ngoại trừ một số máy móc lè tè chỉ có hãng « Alpha Films » là có phim trường.

Kết quả là hầu như tất cả các sinh hoạt điện ảnh ở VN đều thuộc Trung tâm QG Điện Ảnh (TTQGDA) trực nha Điện Ảnh cũ.

Nơi này trước đây chỉ chuyên sản xuất phim thời sự và phim tài liệu hay phóng sự ngắn. Trong mấy năm gần đây, TTQGDA, đã sản xuất phim truyện dài, và nay có trung tâm của chính quyền (Phòng điện ảnh quận đội và TTQGDA) cùng hãng Alpha là làm trang bị đủ để thực hiện 1 cuốn phim đen trắng.

Riêng vấn đề chuyên viên thi lại càng hiếm hoi, loại nào cũng đếm trên đầu ngón tay được : Chuyên viên rap nối gồm 4 người, chuyên viên ánh sáng thứ thiệt chỉ có một ông. Chuyên viên âm thanh và ban chuyên âm mỗi thứ 2 kè kíp ; chuyên viên xảo thuật, kỹ thuât viên



THỰC TRANG ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

● 25 hãng phim, chỉ một hãng có cơ sở !

● Các hãng phim giành giật chuyên viên và máy nhà nước thế nào ?

v.v. thi giới làm cung đêm được hai người cho mỗi bộ môn là cùng.

mệnh danh là « phim phiệt » là ông

Tai. Ông rất « quyền », sai được cả đạo diễn đóng đàm nhất cũng

không được dù 10 vị ; chúng ta thường nghe đồn là « danh tiếng »

các ông Lê hoàng Hoa, Hoàng Vĩnh Lộc, Lê mộng Hoang, Nguyễn Ngọc Liên, Lê Quỳnh v.v..

Vì phương tiện giới hạn như thế, TTQGDA ngày nay biến thành một món hàng hấp dẫn của các hãng phim không có cơ sở.

Những nhà sản xuất tư nhân, phần lớn do ba Tàu bỏ vốn đều ngáp ngó TTQGDA. Chuyên dành giật, mua bán, tất nhiên không tránh được. Có hãng phim xin được hợp tác với TTQGDA rồi, bèn tới bể hết máy về nhà, dù máy cần dùng hay không, để cho hãng khác.. hút đường làm ăn.

Các chuyên viên thi tha hồ mà ra giá. Chuyên viên rap nối được

gần đây thu hút số khán giả đông

đao khén cho các nhà tư bản nồng

mặt. Có rất nhiều người, không

biết gì về vấn đề sản xuất phim

ảnh, là một kỹ nghệ đòi hỏi rất

nhiều vốn và chuyên viên, đã bỏ

« đại » ra mười triệu để rồi xoay sở,

nhờ bộ Thông Tin, mà làm phim.

Họ quan niệm như một áp phong thương mại đâu cần biết cái lối làm phim tiêu công nghệ, không có sở dĩ thực khó mà thiêng công lâu dài, mà chỉ làm hại cho nền ĐA Việt Nam. Nay mai khỉ ngưng tiếng súng, các hãng phim ngoại quốc với phim điện không lồ, sẽ ồ ạt sang mà quay phim và hốt bạc thế chỗ họ ngay!

Đó là vấn đề của các chủ hàng phim tư nhân. Còn chính phủ, thì bộ Thông Tin đã làm gì để phát triển nền Điện ảnh?

Ông chủ sự phòng Kỹ Thuật của Trung Tâm QGĐA, đã vì sự giúp đỡ của chính phủ chỉ như «máy phản lực phụ dây máy bay ĐA lên không gian» mà thôi, vì ngân sách Quốc gia eo hẹp, phương tiện của trung tâm nghèo nàn.

Nhưng thực tế ra sao? Ngày nay, Trung Tâm QGĐA phải «theo lệnh trên» yểm trợ và hợp tác với 3,4 hãng tư nhân một lúc. Phim thì nhỏ chuyên âm, phim nhỏ ráp nối, phim đang thu hình, phim chờ in rùa... Bộ Thông Tin đặt nguyên tắc chỉ yểm trợ và hợp tác với những phim chống cộng hoặc ích quốc lợi dân, không hiểu bộ sẽ giải thích ra sao trước công luận khi cho TTQGĐA hợp tác làm một phim để cao hận thù giai cấp?

Hiện nay, giới làm phim Giao chỉ xôn xao vì sự chagy giấy dễ dàng của hãng phim Kim Cương. Trong khi ông Minh Đăng Khánh nộp đơn cho Bộ Thông Tin đã một năm nay, xin phép sản xuất phim ảnh, cứ ngóng có chờ đợi; thì có Kim Cương chỉ mất ít bữa, là đã có phép tắc đầy đủ.

Các chuyên viên Đ. Ánh VN

Nói đến điện ảnh là phải nói đến kỹ thuật; mà người có kỹ thuật, xí dù g được kỹ thuật là gì, nếu không phải là các chuyên viên.

Như vậy Điện ảnh rất cần và cần rất nhiều đến chuyên viên, từ đạo diễn, camera man, chuyên viên ánh sáng tới chuyên viên âm thanh ráp nối, rửa phim v.v... Tất cả các chuyên viên này đều phải có trình độ kỹ thuật cao thì phim được sản xuất ra mới có giá trị.

Nhưng tại VN hiện nay, nếu chúng ta có một tình trạng lạm phát các hãng phim, lạm phát các

nha sản xuất thì trái lại, các chuyên viên điện ảnh trên toàn quốc có thể đếm trên đầu ngón tay. Có nhiều hãng phim hoàn toàn không có 1 chuyên viên nào cả. Cơ sở có nhiều chuyên viên nhất là một cơ sở của nhà nước: TTQGĐA... sự kiện này ảnh hưởng tới tình trạng của nền Điện ảnh nhà không ít vì đa số chuyên viên có khả năng nhất bị tập trung lại để sản xuất phim cho Bộ TT như loại phim thời sự hàng tuần.

Chúng tôi xin lần lượt giới thiệu các chuyên viên mà chúng tôi đã có dịp gặp, với những ý kiến, những hoạt động và hoài bão của họ.



ĐẠO DIỄN: (1) Chúng tôi được gặp đạo diễn Nguyễn Ngọc Liên trong một buổi sáng đẹp trời, khi anh đang đi tìm chuyên viên cho một buổi quay phim, cuốn phim Bụi Phản Hồi mà anh đang thực hiện. Đây là 1 trong những đạo diễn có «máu» nhất trong các đạo diễn ở VN: Tốt nghiệp trường Kỹ thuật Nhiếp ảnh và Điện ảnh Pháp quốc. Anh Liên cho biết làm đạo diễn ở VN khó khăn và cũng, khó khăn hơn tại các nước Âu Mỹ nhiều vì, theo lời anh, làm đạo diễn ở đây là phải «đam mê tới 3 bà mẹ chồng»: chuyên viên, nhà sản xuất và tài tử. Tài tử VN thi phim nhiều không ý thức được vai trò của nhân vật trong phim, không thuộc đối thoại của mỗi phân cảnh cho nên không thể hòa mình với nhân vật mà họ diễn xuất. Các người lại đóng 2, 3 phim cùng một lúc, mới hơi nói tiếng, được một số khán giả bám mờ là

đã vội quên nghệ thuật, không chịu trau dồi nghề nghiệp và chỉ làm việc tùy hứng. Ông Liên đã tâm sự: « Nếu chúng ta có độ 10 ca Thanh Nga, 10 ca Thủ Thúy Hàng hay 20 ca Kiều Cảnh thì hay biết là một cơ sở của nhà nước: TTQGĐA... sự kiện này ảnh hưởng tới tình trạng của nền Điện ảnh nhà không ít vì đa số chuyên viên có khả năng nhất bị tập trung lại để sản xuất phim cho Bộ TT như loại phim thời sự hàng tuần.

Nha sản xuất thì đa số không biết một chút nào về điện ảnh: họ chỉ có tiền cho nền đạo diễn không thể đưa chuyên nghệ thuật ra ứng dụng phục họ được, họ chỉ cần làm sao thực hiện một phim thật rẻ và kai chiếu thu được một số lợi nhuận lớn. Họ rất sợ tốn kém và sự tốn kém đó cản thiêt cho cuốn phim.

Chuyên viên thi ở xứ Gia Định này hiếm hoi như là mùa thu, mỗi người phải làm ở 2, 3 nơi cho nên nhiều buổi quay, đã được sửa soạn xong, lại phải định hoãn vì thiếu ông... cameraman vác máy quay rẽ rẽ chẳng hạn.

(2) Đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, người đã đoạt huy chương vàng giải Văn học: Nghệ thuật của Tổng Thủ Đức VNCH năm 1969, cũng đồng ý kiến trên. Anh cho biết tại Việt Nam muốn thực hiện một cuốn phim là cả một chuyên khoa khoán, nhất là trong giai đoạn thử hình. Dân chúng VN khi thấy tài tử điện ảnh thường xem xít lại xe o, hoặc cứ nhìn vào ống kính camera làm mất cả sự tự nhiên. Anh Lộc nói: « Anh cứ nhìn tôi đây thi biết, sau 10 cuốn phim thực hiện được từ năm 1959 tới nay tôi đã sụt từ 93kg xuống còn có hơn 50kg ».

Tuy nhiên trước vọng lớn nhất của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc không phải là ở tài tử, nhà sản xuất hay chuyên viên mà là ở những người viết về điện ảnh, nghĩa là những kỹ giả điện ảnh. Theo anh, kỹ giả điện ảnh nước nhà thường có ảnh hưởng tri số khán giả nhưng họ lại không có kiến thức về kỹ thuật điện ảnh nên thường phê bình sai lạc và hấp tấp. Vì vậy anh chỉ mong những người phê bình điện ảnh là những người am tường đối với ngành này và thận trọng trước khi đặt ngòi bút viết.

Chúng tôi đã được xem phim Giả Từ Bóng Tối và nhận thấy đạo diễn Lê Quỳnh nói có phần đúng. Phim có giá trị không thua bất cứ phim ngoại quốc loại trung nào,

nhưng hành mạnh, diễn biến hấp dẫn tuy quá chậm, tài tử điện ảnh vững, kỹ thuật khá, hình ảnh đẹp, nghĩa là không có gì đáng chê cả ngoại trừ vai số hổ rất nhỏ. Nhưng điều rằng phim này do T. Tâm Quốc gia Điện ảnh sản xuất nên cho tôi nay chưa có rạp nào chịu chiếu và khán giả VN chưa được thưởng thức.

Các chuyên viên khác

1) Ông Trần Ngọc Quỳnh, cameraman cho biết tình trạng của chuyên viên điện ảnh hiện thời khá bi đát, vì chuyên viên thi ít, đa số phải làm việc cho nhà nước vì vay vào tuổi quân dịch mà làn cho nhà nước ăn lương cán bộ hoặc công chức thì không đủ sống. Do đó họ phải đi làm thêm; làm việc nhiều quá thì lẽ đĩa nhâm nặng xuất và kỹ thuật phai giảm. Công việc cho nhà nước lại nhiều vì ông lớn nào cũng muốn có hình trong phim thời sự hàng tuần. Ông Quỳnh tâm sự: «Có hôm, tất cả mọi chuyên viên phải đi thử hình ở xã hội, chỉ trừ có 1 người ở lại trại: phòng thí một vị Đại tá, lính trưởng họ cho người tôi nhất định phải mời cho bằng được một cameraman đi thử hình cạnh ông Khánh thành công, trình diễn vận của một đại đội DPQ tại một áp Tân sinh. Người trực phòng danh cho ông cứ số để ra đi thử hình».

2) Ông Nguyễn Bá Lộc, chuyên viên ráp nối cung đồng ý về tình trạng của chuyên viên hiện tại. Ông cho biết người nào vừa qua tuổi động viên là xin thôi, may để đi làm cho hàng tư (nút chuyên viên ráp nối làm cho TTQGĐA lương từ 10.000, trong khi làm cho Jaspao lương 60.000). Người nào còn trong tuổi quân dịch thi phải nhận làm việc cho hàng tư vào những tháng 4. Cảnh chúng tôi đã được thấy ông Lộc phải ráp nối phía Trần Thị Điện Caú trong ngày ca nô ngũ lẻ Giáng sinh.

Ngoài vấn đề lương bổng, theo ông Nguyễn Bá Lộc thì người chuyên viên điện ảnh Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn về phương tiện máy móc. Ngoài hãng phim Alpha có một số máy móc cần thiết, các hãng khác họ ta toàn không có, phải mượn của TTQGĐA mà may mắn của Trung tâm này thi



CHIÊU TRONG VIỆN CÓ

Chiêu lạc lõng một mình trong viện có
hồn mới vào mấy thước đã ra xưa
nghe mơ hồ hơi chạm, có chán
khuya
hồn dì vắng về vây tôi lớp lớp
như cõi thụ êm đềm che lá rợp
tưởng đang vảo lối ngắt bụi thời
gian
đời bên này hết thảy đã mơ màng
đầu mặt thảm yên phèn trong bóng
tối
đu sâu một bên ngoài ăn lở tối

phản bên trong cổ thủ lấp túy xương
hình dáng đây hầu hết biến lợ
thường
chẳng còn nữa màu tươi hay nét
nhà
này hàng tương lạnh lung tro
dáng đá
thịt đá như cung bơ mốc khô
rồi!
gươm giáo kia còn thích đọc ngang
đời
hay đã tóm cái nghề xương máu cũ
mục phu nào sừng này xưa qui giữ
đã từng làm vang động những đồi
non
chiếc lư kia năm nhớ lại từng hồn
trong hương khói xa xưa thường
quyến luyến..
tôi mật phết mờ hoang minh hóa
nhện
gom hết về ngày cũ để giăng tờ.

DIỄN NGUYÊN

viên VN có thể chống lại ý định đèn lối này, bằng cách đoàn kết lại và từ chối không thực hiện những phai lén nhém, có thể làm mất sự tin nhiệm của khán giả.

Cuối cùng ước vọng chung của các chuyên viên điện ảnh là được trọng dụng họa nghĩa là được hưởng một số lương đồng khai hời để bảo đảm đời sống vật chất thi họ mới yên tâm mà phục vụ cho ngành điện ảnh. «Có thực mới vực được đạo».

Một buổi chuyên âm

Bên ngoài thành phố của Trà Vinh là xã Ánh, sau tấm kính lờn ngăn lũn vách, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc và hai chuyên viên điều khiển máy hóa âm và máy thu âm đang bận rộn vừa chăm chú nhìn hình ảnh của một cảnh chiếu trên màn ảnh vừa nghe tiếng đối thoại của nhóm chuyên âm cho hòa nhíp

với cử động trên màn ảnh. Thành phòng và phòng ghi âm hoàn toàn yên lặng dưới hai ngọn đèn vừa đủ sáng cho các chuyên viên làm việc, chỉ có tiếng động đèn đều của hệ thống máy lạnh.

Màn ảnh chiếu phim « Người tình không chân dung » cảnh hai người lính gặp lại bạn mình trước cửa một ngôi thành đường nhỏ, trong đó Mỹ Lan đang cầu nguyện. Họ ca hát, vui đùa vì còn thấy nhau và họ tả cho nhau nghe người đẹp :

— ... « đẹp quá xá cõi... dzầy nè »

Tiếng « dzầy nè » ác độc đến nỗi phải chiếu đi chiếu lại hơn mươi lần lại một cảnh không lâu hơn một phút để người đọc câu đối thoại tập dượt « dzầy nè » cho đúng với môi tai từ mấp máy trên màn ảnh.

Vừa khi cuộc tập dượt hoàn hảo tiếng tài tử La thoại Tân vội vã :

— Tất máy lạnh. Máy. Book 13. Thâu lần thứ nhất.

Hai chuyên viên thu âm vội vã tắt máy lạnh ấn nút máy thu âm vào băng magnétique.

Một phút hồi hộp trôi qua. Cầu nối và hình ảnh cuối cùng vừa dứt. Đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc thở nhẹ nhõm. Tinh ra mắt 30 phút để thu âm cho một cảnh chừng một phút đó. Máy lạnh lại bật lên, tiếng động rào rào như nước chảy, mấy chuyên viên chuyên âm mở cửa chạy ra ngoài nghỉ ngơi.

Chúng tôi vội hỏi chuyên đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc người đã được giải thưởng qua phim « Xin chọn nơi này làm quê hương ». Ông cho biết đã sau mười cuốn phim, hiện đang đạo diễn cho phim « Biển Đông » của hãng Kim Cương.

— Các anh biết không ! Cảnh vừa rồi tại tôi phải quay mất ba ngày đó !

— Thế thưa ông đạo diễn, giải đoạn khó khăn nhất của cuốn phim có phải là giải đoạn thâu âm, chuyên âm không ?

— Không, xưa nhất là giải đoạn thái bình, có khi phải chờ hàng mây bồng để quay một cảnh đậm phút.

Trong thành phòng nhóm La th. Tân đang chuẩn bị « học bài »

để thu cảnh kế tiếp. Chúng tôi đều không còn thời giờ để hỏi đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc thêm nữa vì còn phải để ông làm việc.

Máy lạnh được mở lên. Book 14 đợt chiếu lên màn ảnh và nhóm chuyên âm lại « học bài » tiếp tục.

Chúng tôi quay sang hỏi ông chủ sự phòng âm thanh của Trung Tâm và được biết một phim thời sự chúng ta vẫn xem, chiếu mươi phút, phải thu âm mất khoảng một ngày rưỡi. Trường hợp phim chuyên dài như phim « Cúi mây » phải mất 35 đến 40 ngày. Nhưng không phải công việc âm thanh chỉ đơn giản như vậy. Sau những lời đổi thoại, còn tiếng động, tiếng xe chạy, tiếng gió thổi, lá rơi, sóng biển... và tiếng nhạc điện. Mỗi thử mỗi băng thâu riêng rẽ. Sau khi ráp rời ; làm nhiệm vụ liên kết những hình ảnh với nhau, tất cả âm thanh và hình ảnh mới được cho chạy đồng bộ để kiểm soát và máy hoa âm với tám đường âm thanh (channel) sẽ phối hợp lẫn nhau và điều chỉnh mạnh yếu, lớn nhỏ cho thích hợp. Công việc đòi hỏi hàng tháng làm việc liên tục kiên nhẫn, tốn nhiều mồ hôi, nước bọt và tim ooc...



Một nhà sản xuất : Thái th. Nha

Nhà sản xuất phim ảnh phải có khả năng chuyên môn, yêu chuộng và có tâm hồn phục vụ nghệ thuật. Đó là lời khẳng định của ông Thái Thúc Nha, khi phỏng vấn Đài tối (nhà hàng phim Alpha) của ông là hãng điện ảnh tư nhân duy nhất tại VN có cơ sở, máy móc, băng « Alpha film » gồm 2 dãy nhà ba tầng tọa lạc tại số 232B Hiền Vương Saigon.

Ông Nha thường tự hào là người đầu tiên đã bỏ vốn (hiện nay đã gần vài trăm triệu bạc) đầu tư vào ngành kỹ nghệ Điện ảnh nước nhà, với một phim trường khang trang dù phương tiện.

Ngoài các phòng kỹ thuật như

rạp nối, in rứa, âm thanh vv.., hãng Alpha còn có năm phòng trang đầy đủ để quay nội cảnh cho phim.

Ông TT Nha cho biết đang gom đít máy rửa phim màu khỏi phải đưa phim qua ngoại quốc (tất cả những phim màu của ta hiện đều được in rứa ở Nhật hay Hong kong). Ngoài lớp diễn viên do 2 ông Mỹ Tin, Đinh Xuân Hòa huấn luyện, ông TT Nha còn mở khóa đào tạo các chuyên viên nữa.

— Xin ông cho đọc giả báo biết về các hoạt động hiện tại của « Alpha films »

— Hiện nay, chúng tôi dồn phim trường để sản xuất các phim « nhà », hoặc chuyên âm phim ngoại quốc nói tiếng Việt, hoặc phụ thuộc Việt vào phim ngoại quốc.

Ngoài ra chúng tôi còn cho thuê những hình ảnh với nhau, tất cả âm thanh và hình ảnh cũ được

cho chạy đồng bộ để kiểm soát và máy hoa âm với tám đường âm thanh (channel) sẽ phối hợp lẫn nhau và điều chỉnh mạnh yếu, lớn nhỏ cho thích hợp. Công việc đòi hỏi hàng tháng làm việc liên tục kiên nhẫn, tốn nhiều mồ hôi, nước bọt và tim ooc...

GIAI PHẨM

XUÂN TÂN HỢI

CỦA BÁO ĐỜI

- KHOÁI HƠN LÀM TỔNG THỐNG !
- KHOÁI HƠN MÀN GIÁO CHỦ !
- KHOÁI HƠN NGỦ VỚI ĐÀN BÀ !

Đọc GIAI PHẨM XUÂN TÂN HỢI của BÁO ĐỜI
phát hành ngày 14-1-1971 tức 18 tháng Chạp AL.

Xuân TÂN HỢI tức Xuân CON HEO là Xuân của lá da. Do đó, báo Đời treo giải thưởng 10 triệu thách đó bạn đọc giải thích được bài ca dao dưới đây :

Thàng cuội ngồi gốc cây đa
Bò trâu ăn lúa gọi cha ời ời,
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá da.

Lá da của ai mà quý đến nỗi phải một ông quan viên cầm tiền đi chuộc và một ông khác cầm bút cầm nghiên đi kè kè bên cạnh ?

GIAI PHẨM XUÂN TÂN HỢI với chủ đề « YÊU ĐỜI » không những mang lại một cái Tết vui tươi tới bạn đọc, mà còn mang Tin Tưởng, Yêu Đời tới các bạn.

Sau số Xuân Tân Hợi, báo Đời thực hiện một số TẤT NIÊN phát hành ngày 21-1-71 tức 25 tháng Chạp âm lịch rồi nghỉ Tết. Số Tất Niên lấy Chủ đề là « XẢ XUI ».

PHÓNG SỰ

**CÁC NGƯỜI ĐẸP
VIỆT NAM
ĐONG PHIM**

● **HÀ TÚC ĐẠO**

Trước khi đóng phim, họ đã từng là kịch sĩ, ca sĩ, đào cài lương, vũ nữ sexy hoặc nữ sinh viên, nghĩa là họ thuộc rất nhiều tầng lớp khác nhau ngoài xã hội. Tuy xuất thân ở các lãnh vực khác biệt như vậy, nhưng họ lại thường gặp nhau ở một đặc điểm: đa số đều đã là những « người của đám đông ». Họ đây là Kim Cương, Kim Vui, Thanh Lan, Bích Liên... những nữ tài tử đã được khé nhiều tờ báo khi viết về các khuôn mặt nữ của nền điện ảnh VN, nhắc nhở tôi.



KIM CƯƠNG : Đáng là 1 kỳ nữ

Ngay từ hồi đặt chân tới ngưỡng cửa nhà Kim Cương vào lúc 10g sáng, tôi đã đabol sê tìm cách yêu cầu nàng biểu diễn một màn « khóc nhẹ » cho nhà báo xem. Xưa nay Kim Cương vốn lừng danh là cao thủ số 1 VN trên lãnh vực múa nước mắt này. Nhưng Kim Cương sáng hôm đó không thể khóc được, vì nàng còn đang ngủ : « Tôi hôm qua, Kim nó thức ơi là sáng để quay phim, nên bắc không đánh thức nó dậy con à. Chợ dịp khác gặp nó phỏng vấn nàng con ». Nữ nghệ sĩ lão thành Bảy Nam, thâu mẫu Kim Cương đã thản nhiên nói với nhà báo như thế. Không chịu thua, ngay tối hôm đó, nhà báo lại đặt rào tới nhà nàng thêm một lần nữa. Nhưng lần này Kim Cương cũng không hề khóc, dù chỉ là để biểu diễn. Nàng đã nói với nhà báo : Trong phạm vi nghệ thuật, nước mắt tôi có thể tuôn ra bất cứ lúc nào nhiều khi chỉ cần phải nói một câu bị thảm là nước mắt tôi có thể trào ra liền. Nhưng ở ngoài đời, dù

đối diện bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng khó mà múa nước mắt được lắm.

Không biết làm toán

Bản tính của Kim Cương vốn cứng rắn như thép. Cho tới nay, Kim Cương vẫn chưa cho phép ai xô lỗ mũi mình dẫn đi cả. Người kỹ nữ này có thật nhiều đặc điểm kỳ cục mà rất ít người hiện nay biết tới. Nàng kể lại từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ nàng làm toán nhanh được, bởi vì « tôi vẫn chưa thuộc hết bản cửu chương ». Bởi làm toán dở ợc cho nên Kim Cương cũng không biết đếm tiền. « Chỉ cần đếm tới một ngàn là tôi đã đếm lạng quạng rồi ». Một điểm khác nữa là nàng không thể tự viết kịch mà chỉ có thể soạn kịch bằng cách đọc cho người khác chép. Thường thì một vở kịch nàng phải soạn mất ba ngày ba đêm. Và người cầm hứng nhiều khi đã tốn với nàng thật bất ngờ : « Đôi lúc chỉ cần một câu nói khiến tôi xúc động là tôi có thể viết thành một vở kịch liền ».

Biết hát từ hồi chưa biết nói

Với những người quen thân, cô lẽ hai tiếng kỵ nữ mà báo chí đã đặt cho nàng từ hồi nhỏ không có gì quá đáng. Kim Cương « biết hát từ hồi chưa biết nói » và « nói tiếng trong lúc mới có 9,10 tuổi » trên sân khấu các gánh cải lương Năm Phi và Năm Phong.

Xuất thân từ một gia đình nổi tiếng vì truyền thống « từ ông cố, ông nội tới cha mẹ tôi, tất cả đều là nghệ sĩ cải lương » nhưng khả năng diễn xuất



vô cùng của Kim Cương không hẳn chỉ thu hẹp nơi địa hạt này. Sang lãnh vực thoại kịch, nàng còn sảng khoái hơn nữa. Chỉ trong vài năm trời hoạt động, Kim Cương đã trở thành kịch sĩ lừng danh số một trong giới thoại kịch với tài « vét nước mía khán giả » trong những vở kịch xã hội tình cảm, do chính nàng tự sáng tác với bút hiệu Hoàng Dũng.

Ngoài bộ môn cải lương và thoại kịch Kim Cương còn xuất sắc cả về bộ môn ca vũ nhạc. Và người đàn bà đa dạng này hình như vẫn chưa vừa ý. Võn trôi điện ảnh Việt Nam, Kim Cương hiện cũng là một trong những vị sao sáng nhất từ 1955 tới nay. Nàng đã đóng khoảng 35-36 phim. Với cuốn phim « Biển Động » mới nhất đang quay dở, ngoài vai trò nữ diễn viên chính, Kim Cương còn kiêm thêm nghề sản xuất vì nàng cũng là một trong bốn chủ nhân của Kim Cương Điện Ảnh Công Ty. Kim Cương cho biết ba chủ nhân kia đều là người Tàu bởi vì « người VN chẳng có ai chịu bỏ tiền ra lập hãng với tôi ».

Không khoái hôn môi

Kỳ nữ Kim Cương đã nghe gì về nền điện ảnh VN? Theo nàng, hôm nay phong trào điện ảnh VN đang lên cao. Điểm đáng mừng hơn cả là khán giả hiện nay cũng rất tha thiết với các phim ảnh cây nhà lá vườn. Mặt khác bộ thông tin và các giới chức chính quyền cũng đã dành phần nào những sự khích lệ, nâng đỡ thiết thực cho giới điện ảnh Việt Nam.

Về đức tính cần phải có của một tài tử, Kim Cương cho rằng kiêu ngạo là đức tính quan trọng nhất. Kể đó người tài tử phải có vẻ nhạy cảm và giàu trí tưởng tượng. Ngoài ra, theo Kim Cương, người tài tử phải biết cách diễn xuất sao cho có duyên và có những nét hấp dẫn, ấn tượng. Cái đẹp cũng cần, nhưng chỉ là thứ yếu.

Theo Kim Cương thì đóng kịch khoái hơn đóng phim. Vì trong khi diễn xuất, người kịch sĩ có cái hưng khởi là biết dưới sân khấu đang có cá, tránh ngần đổi trọng tâm chú theo dõi. Còn đóng phim thì chỉ thấy toàn ánh đèn sáng quắc và đối diện với những máy là máy. Tuy nhiên, Kim Cương phát biểu dài khi điện ảnh cũng tạo cho mình những cảm giác thú vị như lúc ngồi coi lại những phim mình đã đóng chẳng hạn.

Kim Cương rất kỵ những cảnh hôn hit mỉa mai trên màn ảnh mặc dù nàng cũng công nhận « một phim phải có sexy mới ăn khách ». Nàng tuyên bố chưa hề đóng những cảnh hôn hit bao giờ mà mỉa mai có một cảnh bị xé áo chỉ còn lại chiếc xú chiêng trong phim Biển Động. Theo nàng những cảnh hôn môi không cần thiết vì lối tỏ tình của người phụ nữ VN không giống bèn Tây Phương và mình cũng còn nhiều khía cạnh đẹp khác để khai thác.

Thêm một đứa con

Rất nhiều phóng viên trước đây đã tìm cách khai thác Kim Cương trên địa hạt tình cảm nhưng đều thất bại. Riêng với phóng viên Đài, vì nỗi tình cố nhân Chu Tú, K. Cương đã tiết lộ chút đỉnh : Nàng bắt cười rộn

rã khi nhà báo quay sang đề tài tình cảm : « Nói về ba cái vụ đó là nghề của nàng mà anh ». Nhưng rồi Kim Cương cũng xin im lặng vài phút để suy nghĩ : « Kể cũng thật kỳ, vì mình cũng đã từng bị truyền này vật lên vật xuống nhiều lần rồi mà nay trả lời vẫn thấy khó nói quá... »

Theo Kim Cương, « tình yêu thật là đẹp, thật là mầu nhiệm, thật là khó khăn, thật là đau khổ » với nàng, tình yêu và hôn nhân, chỉ là một, vì có tình yêu mà không có hôn nhân chắc nó cũng không bền. Ngược lại có hôn nhân mà không có tình yêu thì đời khi nó cũng chỉ giống một thứ áp phe mà thôi.

Kim Cương đã quan niệm rằng người yêu của nàng phải là một người thầy, người cha, người bạn và ngay thầy thuốc (?) để có thể dẫn dắt và làm cho nàng kinh phục. Nàng khẳng định « người ấy » không cần học thức cao. Tiền bạc, địa vị cũng cần thiết lắm. Nhưng cần thiết nhất là phải từng trải, hiểu biết rộng và chung thủy.

Vậy Kim Cương đã tìm ra người ấy chưa? Trước câu hỏi này, Kim Cương chỉ mỉm cười « tùy nhà báo muốn hiểu sao cũng được ». Nhà báo vốn cũng có óc nhạy cảm, bèn nghĩ ngay rằng nàng tìm được rồi liền với hỏi tiếp : tại sao chọn được rồi, hai người lại không làm đám cưới ?

Kim Cương không phủ nhận sự suy luận này (Vì nàng đã biết yêu từ năm 20 tuổi) nhưng cho biết làm đám cưới thì rất dễ. Nhưng giữ thế nào để cho đám cưới đó sau này bền vững thì lại là điều rất là khó. Gọi là vì khó, sợ thực hiện điều này không được, cho nên Kim Cương tới nay vẫn còn « phòng không chiếc bông », mặc dù sau đó cho biết « tôi thêm một đứa con nhiều khi còn hơn thêm một đứa trẻ ».

KIM VUI : Khoái nhất là chạy áp phe

Khi phỏng viên của báo Đời tìm tới nhà Kim Vui thì người nữ tài tử đang gây nhiều xì căng đan ồn ào với một nhà báo ở Saigon này, hình như còn đang mỉa mai chuyện áp phe. Căn phòng dùng làm « trung tâm thám bang Kim Vui » không được rộng làm vì những dãy quầy kính dựng bêng, bàn ghế tiệm khách và may mặc thu băng đã chiếm gần hết mặt cửa sổ.

Kim Vui ngồi đối diện với một người đàn bà lớn mà nàng kêu là dì. Cả hai, không ai đề ý tới khách, tiếp tục bàn về giá cả của một chiếc cà rá nhận hột xoàn hình như đang được đam bảo : « Nhẫn mây ly hả dì? « Bây giờ một ly người ta tính giá ra sao? » « Sao, 30.000 i hà, mè quá đắt nhé.. » « Dì đợi người ta bót thêm đi, may ra Vui mới mua được ».

Nhà báo không dám quấy rầy nên đành chỉ lảng vảng ở quầy, nơi nhận thu băng nhạc để tán gẫu với cô em gái Kim Vui. Sau gần 10 phút nói chuyện trời mưa trời nắng và ý chung thấy nhà báo sốt ruột tỳn người thiếp

nữ có nét đẹp súc sảo không thua gì chị đã rời quầy lại gần phía Kim Vui nói nhỏ: Có ông nhà báo muốn gặp chị đây. Thế là nhà báo trút được gánh nặng chờ đợi. Và cuộc phỏng vấn bắt đầu mở màn.

... Báo Đời là tờ báo mới ra hả ông? Tôi đang sợ bị mấy ông nhà báo phỏng vấn ghê! Kim Vui uất oái bảo chậm dầu thế sau khi đứng lên nhường chiếc ghế đang ngồi cho nhà báo. Không khí bỗng dung nồng nè về câu nói ngầm chứa ý muốn tạ khách này? Nhà báo cụt hứng nhưng không ngạc nhiên.

Ngay câu trả lời đầu tiên về lý do đi đóng phim Kim Vui đã cho người ta thấy ở nàng một sự chán chường: Tôi đóng phim chơi chơi vậy thôi, chứ chẳng có lý do gì cả. Nếu có lý do thì chắc là vì mấy đứa con tôi cứ muốn mẹ chúng xuất hiện trên màn ảnh cho nổi tiếng, để chúng hâm mộ khoe với bạn bè thôi...

— Vậy Kim Vui có bao giờ nghĩ mình đang là một nữ tài tử nổi tiếng không?

— Tôi hả? Nhiều lúc tôi cũng không biết tôi là cái gì nữa ông ạ.

Như vậy nghĩa là Kim Vui đang muốn phủ nhận đã vắng lẩn hiện tại của mình? Đó là một cái dỗ vắng và hiện tại chứa khá nhiều bộ mặt phực tạp trước khi trở thành một nữ diễn viên. Người ta biết rằng Kim Vui đã từng là nữ ca sĩ khá nổi tiếng của các vũ trường, phòng trà của thủ đô. Trước đó Kim Vui cũng đã từng là một vũ công, kề cả vũ sexy nữa.

Có một thời gian người ta thấy nàng xuất hiện trên Đà Lạt mở quán cà phê—quán Kinivi — sau đó Kim Vui sang lại quán cho người khác và trở về Saigon chuyên chạy các áp phe thương mại và hoạt động văn nghệ. Chẳng hạn việc nàng nhận thầu đợt phế thải của quân đội Mỹ ở căn cứ Long Bình, việc nàng mở quán thâu băng, việc nàng đi đóng phim. Tới nay Kim Vui đã đóng được bốn cuốn phim cả thầy trong đó Chân Trời Tia là cuốn phim nàng khá ứng ý.

Một điểm đặc đáo khác mà ít có người biết tới là Kim Vui cũng là một họa sĩ tài tử đã có lần định mang tranh triển lãm. Sở dĩ dự tính triển lãm tranh này không thành công vì 36 bức họa mà Kim Vui

hoàn thành bạn bè đã soi tái gần hết. Hiện đang sống một mình với ba đứa con sau khi ly dị chồng cách đây 9 năm.

Người nữ tài tử cao 1m60 này có một thứ vui giải trí rất ư là đặc biệt. Nàng đã tiết lộ: khi nào buồn Kim Vui thường tới hội kỵ mã ở vườn Tao Đàn để... cưỡi ngựa. Nếu không cưỡi ngựa Kim Vui sẽ ở nhà đọc «chửi» và sách.

Trong khi trả lời nhà báo, Kim Vui rút những tấm lịch chất đồng trên bàn giấy để ký tên lia lịa. Đó là những tấm lịch in ảnh Kim Vui và quảng cáo cho trung tâm thu băng của nàng. KV ngó ý xin lỗi nhà báo vì «vừa nói truyện vừa làm như thế này quen rồi». Cũng trong lúc KV bận ký, nhà báo còn thấy nàng vui miệng bàn cả chuyện áp phe nhân hột soòng với bà khách cũ: Thời đi về trả lời KV Vui chỉ chịu mua với giá 33.000đ nghe. Giá cổ này là vừa phải lắm rồi.

Khoái bàn chuyện áp phe như thế hèn gì KV chẳng bị nhiều tiếng đồn nàng hiện là một trong những nữ tài tử triệu phú ở VN. Dĩ nhiên KV không bao giờ coi nghề đóng phim hiện tại là một nghề chính cần phải theo đuổi vì «nghề này không thể nào nuôi sống nổi tôi và các con tôi được». Đối với KV, mỗi bận tâm lớn nhất hiện tại của nàng chỉ là khai thác triệt để các ngành thương mại. Nàng cho nhà báo biết nàng mới còn mang một số máy photocopy điện tử để lập thêm một cơ sở kinh doanh nữ mang tên KV, Nghé nàng nói và nhìn khuôn mặt phảng phất gống hình ảnh một Sophia Loren trong phim Người Mẹ đang chán chường vì con gái mình hư hỏng, nhà báo đã thầm nghĩ: Khỏi cần Kim Vui đóng phim. Chính những việc làm hiện tại của nàng cũng đủ để người ta coi đây như một cuốn phim, có vô số những hình ảnh sống động và vò cùng độc đáo rồi.

THANH LAN : Tiếng hát học trò.

«Muốn gặp Thanh Lan, ông phải tới vào buổi chiều, khoảng 4 giờ trở đi. Chỉ có giấc này cháu nó mới hay có mặt ở nhà...»

Tuy đã áp dụng đúng lời chỉ dạy của ông bố cô nữ ca sĩ kiêm nữ tài tử đang lên Thanh Lan, nhà báo vẫn phải ra quân tới ba lần mới búa vây được đối phương vào mè hồn trộn của một cuộc phỏng vấn. Vào lúc ấy, Thanh Lan đang tiếp một ông ký giả nhà nước làm ở VTX. Mới đầu nhà báo cứ kín nghec nhiên vì thấy ông ký giả VTX này vừa đặt câu hỏi vừa gá luôn câu trả lời dùm đối tượng minh phỏng vấn. Mãi sau, khi bạn đồng nghiệp hiện ngang ra về, được nghe Thanh Lan giải thích, nhà báo mới vỡ lẽ đây là những câu hỏi dành cho chương trình «Người dân muốn biết» của ông Trung tá đẹp trai. Có lẽ cũng ngượng vì phải nghe theo những lời khuyên chứa đầy kinh nghiệm của ông ký giả nhà nước trong những câu trả lời đòi hỏi Thanh Lan đã phải kêu lên «Thế này giống họe cách trả bài quá ông ơi».

Cứ trong cái dáng bẽ ngoài, với cặp kính tròn xoe màu xanh lợt và chuỗi hạt đeo lủng lẳng trước ngực, không ai không bảo cô tài tử này có nhiều nét hip-pi ghê quá. Chính bởi thế trước đây, giới ký giả đã mệnh danh Thanh Lan là một cô ca sĩ hip-pi. Nàng có hippi thực không? Ta hãy nghe cô tài tử có khuôn mặt ấm ánh này trả lời: Hip-pi là sống bất cần đời mà tôi thi lại cần đời ghê lắm để sống nên sức mẩy mà tôi làm hip-pi nỗi.

Thanh Lan kê ra cũng nói thực phần nào vì nàng quả là một người rất hay đề ý tới dư luận bên ngoài phê phán. Nàng kê với nhà báo: Ông biết không, tròn năm qua tôi khổ ghê lắm vì cái tin mà vở báo loan ra là nữ ca sĩ Thanh Lan bị đánh ghen. Chết chúa, tôi đâu phải là cô ca sĩ ấy. Vậy mà thật nhiều người ta tưởng cô Thanh Lan ấy là tôi. Đến nỗi có vở ca nữ sinh ở Long Khánh thích giọng ca của tôi đã phải bén thơ về hỏi thám và ngỏ ý trách móc. Nghe nàng nói, nhà báo bèn liên tưởng tới sự nóng nảy trả lời của Thanh Lan về câu hỏi: Trong năm qua cô có bị tai tiếng gì xấu không? Trong chương trình «Người dân muốn biết» sắp chiếu trên TV. Khi nghe những trả lời, nàng còn kiềm điểm lại với phỏng vấn viên, xem cậu trả lời như vậy nghe đã xuôi tai, hợp lý và rõ ràng chưa. Có lẽ mâu thuẫn tại hại, vì trùng tên này, đã làm cho Thanh Lan rất nhiều đêm mất ngủ?

Giữa nghề ca hát và nghề đóng phim, Thanh Lan khoái đóng phim hơn. Nữ tài tử 22 tuổi, vai chính trong hai cuốn phim «Tiếng hát học trò» và «Xin đừng bỏ em» đã trả lời với nhà báo như thế. Nàng cũng cho nhà báo biết lý do nàng thích đóng phim là «Tôi thích làm thử những truyện khó khăn mà thiên hạ ít thực hiện nỗi».

Trước giờ nhà báo có nghe báo chí nói đến Thanh Lan đã phải đóng một cảnh khỏa thân trên giường nệm chụp cơ hội này hỏi liền người đối tượng. Thanh Lan cười xác nhận là có và cho biết «vì cảnh đó chỉ để minh tôi với ống kính nên tôi cũng coi như chỉ có mình tôi thôi». Nhận cơ hội này Thanh Lan cũng đã cho biết nàng đã phải đóng một scèn hờn môi, tuy nhiên hờn môi trước ống kính cũng tựa như là hờn... ». Cũng giống như Kim Cương, Thanh Lan đã nhận xét điện ảnh VN chưa cần phải có những cảnh hờn môi và khỏa thân phải không ống?

Giữa Thẩm Thúy Hằng và Kiều Chinh, Thanh Lan chỉ era mỗi chị Cunh thôi vì chị trông có vẻ qui phái. Về các tài tử ngoại quốc thi trước đây nàng thích Robert Hossein, vì giọng nói, nhưng hiện tại không biết Thanh Lan đã đổi ý chưa. Gần gũi Thanh Lan ai cũng biết người nữ tài tử này thích thay đổi mâu thuẫn. Trước đây nàng đã hùng dũng tuyên bố không bao giờ đi hát phòng trà. Nhưng kể từ ngày 1.1.1971 người ta đã thấy Thanh Lan xuất hiện đeo quyền ở Ritz với tiền cát xe 200.000đ một tháng.

Thanh Lan thích xem tất cả «những phim mới do những kẻ vồ danh đóng». Nàng cho rằng một tài

tử muốn nổi bật cần phải có những đức tính như kiên nhẫn, cố gắng và cần nhất là ăn ảnh. Đây có lẽ cũng là một câu trả lời hay nhất những ai đã thắc mắc rằng: tại sao cô Phạm Thái Lan lại mau nổi tiếng quá nhanh hiện nay, dù cô nữ sinh viên văn khoa này mới thực sự bước chân vào làng điện VN chưa được đầy nửa năm.

BÍCH LIÊN : Thích đóng vai buôn

Qua một hành lang đầy bàn ghế, vì hành lang cũng là một phần của phòng trà Đêm Mẫu Hồng, nhà báo chậm rãi leo từng bậc thang của khách sạn Catinat đồ sộ để lên thẳng lầu hai. Phòng của nữ tài tử Bich Liên ở đó. Đây là nữ tài tử độc nhất ở VN trong năm qua đã đóng một vai chính cho một cuốn phim Tivi do đoàn KBS Đại Hàn thực hiện.

Bich Liên có 1 khuôn mặt hao hao giống Thẩm Thúy Hằng nhưng nàng trẻ hơn nhiều. Trước khi đóng phim nàng là một ca sĩ của phòng trà Melody. Trước nàng là một nữ sinh của trường trung học Phan T Giản, Cần thơ. Trong năm 1970 nàng đã xuất hiện cả thảy trong 3 cuốn phim: Người Tình Không Chân Dung, Điều Ru Nước Mắt và ENEMY. Hai phim đầu nàng chỉ đóng tượng trưng vì xuất hiện rất ít trước ống kính. Với phim ENEMY, Bich Liên mới thực sự trở thành một nữ tài tử điện ảnh vì nàng là vai nữ chính và cũng là vai nữ độc nhất trong cuốn phim TV Đại Hàn này.

Tuy đi hát và đóng phim nhưng Bich Liên vẫn chỉ coi đây như là một nghề phụ, đóng cho vui vì yêu nghệ thuật vậy thôi. (Puẩn lớn các nữ tài tử khác ở VN cũng trả lời như thế vì họ cho rằng tiền cát xe cho mỗi cuốn phim quá ít, không đủ nuôi sống họ và gia đình).

Cũng như một số nữ tài tử khác là Kim Cương, Thanh Lan, Bich Liên đã cho rằng đức tính quan trọng nhất của nữ tài tử là kiên nhẫn. Còn nhan sắc «không hẳn cần thiết lắm» nhưng «cần nhất là ăn ảnh».

Các nữ tài tử ở VN có cần phải trải qua một lớp dày về nghệ thuật diễn xuất chẳng? Bich Liên trả lời là «có». «Nhưng tôi vẫn chưa hề được dịp theo học một lớp như vậy». Bich Liên cười béo bùi với nhà báo như thế và thành thật: Bởi vậy đã xuất hiện trong ba phim rồi mà tôi bây giờ tôi vẫn chưa cầm thay tay bộ lắc.

Khác với Thanh Lan, nữ tài tử Bich Liên chỉ thích có mỗi Thẩm Thúy Hằng. Nàng cũng đã phát biểu: năm 1970 chỉ là năm khởi đầu bước vào nghề điện ảnh của nàng. «Sang 1971 tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp hoạt động tích cực hơn». Bich Liên tỏ vẻ lạc quan trước câu hỏi: Những liệu cô sẽ thành công chăng? Nàng đáp: «Hy vọng lắm. Vì hiện nay khán giả ở VN rất dễ dãi, chấp nhận tất cả các nữ tài tử mới cũng như cũ, miễn là họ có tài thực sự».

hay nhất ! hài lòng nhất !

PHÒNG BĂNG NHẠC

LY TAO

166, Hòa Hưng — SAIGON

Do ANH NGỌC và NGỌC LONG chủ trương.
Rừng nhạc tiền chiến. Chỉ thực hiện băng nhạc cho những người biết thưởng thức âm thanh.

Riêng tặng nhóm Hà Thúc Nhơn



VI TRÙNG HỒNG BAO HIỀN Ở BỒNG SƠN

Đến Bồng Sơn, đầu tiên chúng tôi quan sát thành phố. Thành phố dài tối đa 300 mét, chỉ có một con đường phố duy nhất, còn những đường khác chỉ là đường phụ để đi lại. Dân chúng ở góp lại ở khu phố này. Xung quanh thì có đồng bào di cư. Để đổi chiếu với những điều mà dân chúng đã gửi đơn tố cáo nơi báo chí, nơi các cơ quan công quyền về Thiếu tá Hồng bao Hiền, quận trưởng quận Hoài Nhơn (Bồng Sơn), chúng tôi đem từng chi tiết để hỏi dân chúng tại đây.

Đầu tiên không ai dám nói, nhất là những thương gia, cán bộ, quân nhân hiện phục vụ tại văn phòng quận. Hồi họ câu nào họ cũng lưỡng lự mím cười mà thôi. Xung quanh cái cười chúng tôi thấy có gì u ám. Chúng tôi thấy vậy cương quyết tìm cho ra sự thật chứ không lý bỏ công bỏ của ra tới Bồng Sơn lại về Saigon tay không. Vì vậy chúng tôi đổi sách lược. Chúng tôi áp dụng triết lý phương

pháp mạn đàm. Chúng tôi không đề cập trực tiếp với một người nào về vấn đề chúng tôi muốn hỏi, chúng tôi chỉ nói chuyện thiên trời địa đất nói những chuyện bẽ bối của các ông Quận trưởng khác. Tới lúc đó họ quên hết mọi đề nghị lúc ban đầu. Có người nói : «như thế mà đã gì». Có người trả lời hơn : «ông Hiền này còn xứng đáng làm cha ông Quận trưởng», vân vân và vân vân...

Theo những lời thuật lại của nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau và theo những tài liệu chúng tôi hiện có chúng tôi phác họa chân tướng của Thiếu tá Hiền quận trưởng Quận Hòa Nhơn (Bồng Sơn) như sau :

1. Chuyên nghề cờ bạc, Trung úy Hiền vinh thăng Thiếu tá.

Trung úy Hồng bao Hiền là người cờ bạc nổi tiếng khi còn ở sư đoàn. Không phải đánh bạc kiểu dân bì con gái đánh bài xếp, mà là đánh bạc sát phạt lớn.

Hàng ngày Trung úy Hiền đều có mặt tại sông bạc thật sớm, có lính gác, bản doanh đặt tại nhà bà Cảnh đối diện với Ty Bưu điện Bồng Sơn cách Quận chỉ có 150 mét. Trung úy Hiền đã tỏ ra là một con bạc nhà nghề. Trung úy Hiền ăn cơm tại sông bạc, ngủ tại sông bạc. Ban đầu Trung úy Hiền chỉ đánh bạc một mình hời hudden. Sau bà Hiền cũng tỏ ra là người chịu chơi, hằng ngày đều lè lêch ở sông bạc với chồng.

Tiếng tăm của Trung úy Hiền được vang lừng ở Bồng Sơn kể từ ngày có đức bà phụ tá tại sông bạc. Vì Bồng Sơn là thành phố nhỏ người dân sống ở đây còn có nền nếp gia phong cồ xưa, chưa có bì phà sản tinh thần. Họ cho rằng người đàn bà có chồng mà đi ăn cơm tiệm là một điều xấu rỗi. Huống hồ ở đây bà vợ của ông Trung úy đường đường một đồng như ai mà không biết làm tròn đức, chỉ biết chui đầu vào sông bạc thâu đêm.

Mặc dầu bị thiên hạ chê bai, nhưng đèn trời vẫn soi xét (!) Trung úy Hiền được vinh thăng Đại úy và được đề cử làm Quận trưởng Hòa Nhơn (Bồng Sơn) (Thăng Đại úy ngày 1-10-67, làm Quận trưởng Hòa Nhơn ngày 10-10-67).

Khi Đại úy Hiền làm Quận trưởng, dân chúng tại Bồng Sơn tưởng rằng, với công việc bẽ bối, hẳn vi phải lo an ninh lãnh thổ bị Cộng sản đe dọa ở các vùng phụ cận không quá 1km, phần lo về hành chính, chính trị... chắc Đại úy Hiền không còn thời giờ để cờ bạc nữa.

Nhưng tất cả mọi dự đoán về Đại úy Hiền đều sai. Đại úy Hiền lại khuếch trương cờ bạc trong quận.

Những sông bạc ăn thua bạc triệu như sông bạc tại nhà buôn Phúc Thành, Nam Sang, Trần định Quang, Thiên Mỹ, Mỹ Lợi, nhà cựu DS Bộ I Cộng hòa Lê huy Hồng...

Nhiều phái đoàn tới thanh tra, dân chúng tưởng rằng đại úy Hiền cung vào «phù deer», Nhưng ai lại cờ ngõ lẩn nấp Đại úy Hiền sau đó được vinh thăng Thiếu tá !

2. Đớp lá da vợ bạn, Thiếu tá Hiền lâm nạn

Còn người có điều xấu là «Tứ độ trưởng». Nhưng bà Hiền đã tỏ ra là người đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu với Thiếu tá Hiền ở điều thứ nhất của tứ độ trưởng là cờ bạc.

Ai cũng cho rằng cặp vợ chồng già ý hiệp tam đầu chắc không bao giờ có chuyên đồ bể xảy ra. Nhưng rồi một hôm 1 trận giặc kè gõm xảy ra giữa TT Hiền và bà Hiền. Trần giặc đó là ghen. Bà Hiền không chịu được ông Hiền ở điều thứ 3 của tứ độ trưởng. Bà Hiền la lên rằng cái cũa bà của TT Hiền bị sứt mẻ bởi một cô gái mang tên thời đại gọi là quả phụ tử sĩ. Bà Hiền đã xỉ vả, đã đánh đập vào mặt người quả phụ tử sĩ đó cho rằng cướp chồng mình.

Nguyên cù Trương thị Hồng Nga sang ngang với mọi sĩ quan bạn của Thiếu tá Hiền. Nhà cô Nga ở phía sau Quận, cách Quận 50 mét. Cô Nga hi hữu theo chồng chưa được bao lâu thì chồng đều nợ nần. Cô Nga than khóc như troi

● Chuyên nghề đồ bạc, Trung úy Hiền thăng Thiếu tá ● Đớp lá da vợ bạn, Thiếu tá Hiền lâm nạn ● Dâng lá da của con, Áp trưởng Trương Phận xây nhà lầu ● Đề Quận trưởng xài món lá da, cô giáo ốp lén dày lớp nhất ● Đánh bạc quanh năm Thiếu tá Hiền vét tiền chiến hữu ● Đỡ đầu tò chúc xô số Tàu Thiếu tá Hiền trúng số đều đều ● Đỡ đầu nhiều sòng bạc Thiếu tá Hiền coi thường luật pháp quốc gia ● Đỡ đầu thuộc cấp chiếm đất công, Thiếu tá Hiền làm vua một cõi ● Che chở đào binh thành niêm bắt phục tòng, Thiếu tá Hiền chơi xô bộ Quốc Phòng ● Che chở dĩ trước họng quân, Thiếu tá Hiền mập mình nhờ em út ● Giám sát viện điều tra Thiếu tá Hiền chơi trò ma giáo ...

mưa dầm tháng 10 tháng 11. Không ai an ủi Nga nín khóc được.

Thiếu tá Hiền nhân danh bạn sĩ quan xấu số, nhân danh chỉ khu trưởng đê tôm huynh đệ chi binh, Thiếu tá Hiền đến an ủi, khuyên cô Nga thôi khóc, và vành khăn tang trên đầu cô Nga cũng tự động biến mất. Từ đó đèn đèn Thiếu tá Hiền trốn vợ lên vào nhà cô Nga. Cha cô Nga là một trưởng ấp. Ấp trưởng thấy Thiếu tá Quận trưởng vào nhà chẳng khác nào thấy thần vè miếu.

Và cũng từ đó tinh huynh đệ chi binh của thiếu tá Hiền cũng được đồn dồn đi khắp nơi ! Bà Hiền nghe được nên la lối lên là cũa bà bị cô Nga cướp mất. Dân chúng ở Bồng Sơn được một trân cười no say.

3. Dâng lá da của con, Áp Trưởng Phận xây nhà lầu

Dân chúng ở Bồng Sơn ai cũng biết rằng ngàn năm sau, vạn năm sau, áp trưởng Trương Phận cũng không đủ sức làm nhà lầu. Nhưng mộng ước xây cất nhà lầu là mong ước của áp trưởng Trương Phận. Vì vậy anh thấy quận trưởng Hiền mò lá da con gái mình thi ông ta vui mừng như người bắt được vàng, ông cho rằng cái lá da của con mình chẳng còn nguyên vẹn cái mẹ gi, nó rách rưới rồi, giờ nó rách tì nữa cũng chẳng sao. Vì vậy ông ta dào cảnh cho Thiếu tá Hiền tới nhà để đớp lá da của con.

Thường ông là người nghiêm khắc, ít khi đi vắng nhà. Nhưng bây giờ ông thường đi vắng nhà. Mỗi khi ông đi vắng nhà, ông cho con gái biết trước là đi bao nhiêu ngày, đi

về lúc mấy giờ vv. — Thế là cô Nga ở nhà tha hồ nhõ củ đà của Thiếu tá Hiền.

Ai cũng biết kho vật liệu XDNT là kho giàu nhất của Quận. Thế là cô Nga không bô lõi cơ hội. Cô Nga nói với Thiếu tá Hiền rằng :

— Mỗi khi em muốn anh ra đây với em mà sai người vào quản thì bất tiện, thế nào cũng có người biết. Nhỡ khi «bả» biết được «bả» mua chuộc người đưa tin thì thế nào cũng có ngày anh và em bị xấu hổ chết. Em trước gi có tiền em xây căn nhà này lên, có một căn lầu ở đây gần Quận, mỗi khi người nhà đi vang em ra hiên nhìn vào quận ra dấu cho anh em ra đây với em là tiện nhất. Ước gì được như vậy hả anh. Nhưng em nghèo quá, lấy tiền đâu? Anh biết hồi con X bạn em, chồng nó làm trưởng Y, lấy vật liệu XDNT. NT. về làm cho nó một cái lầu thực đẹp. Nó sao có phước ghê vậy !

Cô Nga cũng nũng nịu, cô Nga mơn trớn chàng Thiếu tá da tinh bị mè hồn trước những tấn công của cô gái đã hơ một lần biết rõ về đòn ông.

Thiếu tá Hiền nghĩ ngợi một chút rồi hứa ngay :

«Ai chứ em thì dễ quá nếu em muốn ».

Thế là thiếu tá Hiền về gọi Trung úy Đỗ Ngọc Tài, trưởng ban TV/HĐ XDNT lên văn phòng bàn kế hoạch, Trung úy Tân vui lòng. Hòm sao thiếu tá Hiền vào nói với Nga nói với cha chuẩn bị làm nhà.

Vật liệu xây cất kho XDNT

quận Hoài Nhơn được tái tử từ tới nhà Trương Phận. Tiền của T.T Hiền chưởng cho cô Nga. Chiếc lầu Ngưng Bích được từ từ mộc lèn, thật đồ sộ, thật đẹp đẽ. Vì vậy, dân chúng không còn ngạc nhiên khi thấy vật liệu XDNT rất nhiều mà chẳng làm được gì ích lợi công cộng cho dân địa phương cả. Nếu có chỉ có trên giấy tờ mà thôi. Kề ra thi lá da của cô Nga đắt giá thật. Lá da đã rách nát mà được nhà lầu bạc triệu thi được giá hơn lá da nàng Kiều ngay xưa rồi !

Được cù da, được nhà lầu, cô Nga vẫn chưa hài lòng. Cô Nga không chịu làm bé TT Hiền. TT Hiền giải thích với cô Nga là không phải Nga làm bé đâu. Vì người vợ hiện sống với TT Hiền là người vợ theo, không có hôn thú. Như vậy Nga đâu có phải là làm bé. TT Hiền giải thích như thế. Gia đình cô Nga thuật lại với bà con xóm làng giềng như vậy. Không biết bà Hiền tình sao ?

4.— Đề Quận Trưởng xài nát lá da, cô giáo lên dạy lớp nhất.

Ở thành phố nhỏ, có thể nói là thôn quê, người ta còn nặng đầu óc chuộng hư danh. Cô Nga là quả phụ tử sĩ mà ở nhà thì chẳng lấy gì ăn, mà học hành thì chẳng mấy xi nên cô ta xin đi làm cô giáo ấp (ấp Tân sinh). Dù là cô giáo ấp vẫn được gọi là cô giáo. Cô giáo ấp chỉ được dạy các lớp a bê xè, ngồi xổng chán, a á ò phải nhớ trả tiền. Nhưng quận trưởng muốn là trời maon. Đường đường một đảng cha mẹ dân một quận không lẽ đi kèm với một cô giáo ấp thi còn gì là danh giá. Vì vậy TT Hiền vận động với hiệu trưởng Tiểu học Bồng Sơn để cho cô Nga lên dạy lớp Nhất. Thầy Hiệu trưởng biết là sai nguyên tắc. Không biết làm sao hơn khi quận trưởng muốn. Thầy kẹt quá, cầu rằng chịu đựng. Ty tiểu học Bình Định của phe lò luôn đe mặc cho bạn học rò rỉ hò uống nước !

5. Đánh bạc quanh năm. Thiếu tá Hiền vét tiền chiến hữu

Xã hội VN là xã hội trọng đạo đức, gia đình nào có con cái mà lỡ phạm tội trong tú đồ trưởng là được coi như gia đình do vỡ phúc,

vì vậy từ xưa người ta đòi hỏi cấp lãnh đạo và chỉ huy phải là người có đạo đức đi song song với tài năng. Nếu vẫn bắt đắc dĩ phải chọn một trong 2 điều đó thì người ta bỏ điều thứ 2 chọn điều nhất tức là đạo đức.

Ngay nay là thời loạn, thời loạn thì cái gì nó cũng loạn. Vốn là kẻ bắt lương nên khi làm lớn tha hồ bắt lương, vì đánh bạc ăn thua bạc triệu, vì phải chi tiền cho gái xây lầu vv... nên Thiếu tá Hiền đã tha hồ vơ vét của dân Bồng Sơn đủ hồn thức. Thiếu tá Hiền còn vơ vé chiến hữu của mình nữa !

Tại Hoài Nhơn có nhiều Trung đội Nghĩa quân. Trung đội NQ nào muôn ở tại quận hay tại thành phố phải đóng tối thiểu 200.000đ. (hai trăm ngàn đồng). Còn Trung đội nào không có tiền thì ở nơi xa xôi làm sơn chướng khi như Hoài Mỹ, Kim Giao, Hoài thương, Hoài Xuân vv...



Ví dụ như các Tr. đội 224, 21 và 18 sau khi thụ huấn về mỗi T. Đội đóng 200.000đ thì được ở thành phố B. Sơn. Trung đội 181 đóng 120.000 đồng mới được thuyền chuyên từ Hoài Mỹ đến Hoài Đức, một vùng có an ninh. Còn các Trung đội khác như 03, 25, 305, 24, 225, 333, 209, vì không có tiền nên ở mãi năm này qua năm khác, ở Hoài Xuân, Hoài Mỹ, Hoài thương vv...

Điều quan trọng đáng nói ở đây là lệnh của bộ TTM ban ra, tất cả mọi đơn vị nghĩa quân đều thuyền chuyên mỗi nửa tháng một lần. Nhưng đau khổ cho người lính không tiền là phải năm từ năm nay sang năm khác ở nơi nguy hiểm.

Có người bị chết trận trong túi con mang đưa điệp tốt trên của bộ TTM.

Ấu tiền của những nghĩa quân giàu có để khỏi gửi đi quân trưởng thụ huấn.

Ví dụ như nghĩa quân Bùi Văn

Bì ở Trung đội 21; nghĩa quân Sĩ Đạo ở Trung đội 18, Bùi Văn là chủ garage «Ba Cò», một garage có bậc nhất Bồng Sơn. Nguyễn Sỹ Đạo là một thương gia trẻ làm lèn. Bùi Văn Bì và Nguyễn Sỹ Đạo đều ở luôn luôn Trung đội 21 18 là 2 trong 3 Trung đội to là thương gia, thợ vàng, thợ mạ điện, chủ tiệm v.v.. Mỗi khi danh sách di thụ huấn là Th. tá Huỳnh Ban 3 xin cho ở lại. Từng nhập nghĩa quân tối giờ Nguyễn Sỹ Đạo không biết quân trưởng là g.

Mỗi nghĩa quân được kéo làm việc tại vào phòng quản phumat tiền từ 50.000đ tới 100.000đ. Những người đó có thể về nhà sau : Nguyễn Sỹ Triều, Bùi Văn Bì Nguyễn Văn Bưởi, Đỗ Nhành, Thủ Quang Vinh v.v...

Tất cả mọi việc tiền bạc đều quyết định gian B/I Trần họa Tình v.v. Nguyễn kim Đồng thuộc xã khu Hoài Nhơn, B/S Trần họa Tình không giữ một chức vụ nào về an ninh hay truyền tin thế mà vẫn được xài súng Colt 45 biền ngang ở phố Bồng Sơn và ra vô vàn phòng quản.

Ngoài ra quận Hiền còn bán hàng QT Vũ của chiến hữu. Ví như tháng 9/69 bán 150 bao gạo cũ Nghĩa quân cho T/S Lê duy Bé (ba TV/XDNT) làm cho tháng đó NQ không có gạo ăn.

Cái khố lót của ba Trung B. N.Q 21, 18 và 224 là lâu lâu mới mết tiền một lần.

Một tháng hoặc đôi ba tháng TT Hiền cho tập họp N.Q. Trung Đội này bị nói là phải đổi nơi xa xôi cho các Trung Đội trả về. Thế là họ phải chạy đón người vài chục ngàn nữa để đưa về lại.

Bây giờ việc đó thành tập lũy. Hết tập họp là biết gì rồi.

Ngoài ra 1 số nghĩa quân đào ngũ con có số lương như thường ví như khu không bao cáo đào ngũ. Hết tháng vẫn có người ký để nhận phần lương đó. Nhưng Nghĩa quân này không trốn đâu cả, năm nhà ta tè, đi ngoài phố, chẳng có ai bắt. Chúng tôi có gặp vài anh Nghĩa quân đào ngũ ra vòi cửa quai hỏi mới ra lẽ là nếu bị bắt họ khai là họ đào ngũ lâu rồi. Nhờ thế thi lo việc ký ầu bản lề kia ra. Nên có lần mấy anh NQ

ngủ bị tên Quân cảnh Bồng Sơn bắt Thiếu tá Hiền với vĩnh tội nhận là nghĩa quân của mình để thả ra.

Thật là trời con mệt cõi.

6. Đỡ đầu tố chức xô số Tàu, Thiếu tá Hiền trúng số đều đều

Thành phố Bồng Sơn là thành phố nhỏ, có bề dài 300 mét, bề ngang là con đường phố duy nhất. Thế mà xô số Tàu (số đê, số đuôi) lại nhiều hơn bất cứ đường phố nào khác. Ít nhất là 20 người làm cái ăn thua trên bạc triệu. Cái lớn và cứng nhất vẫn là nghĩa quân thương gia Nguyễn Sỹ Đạo, ông Ấm (Thuận hóa), Lưu Mỹ Lợi, chủ nhà thuốc tây v.v...

Thiếu tá Hiền, lâu lâu tới nhận vài trăm ngàn nói là trúng vài ngàn bạc xác. Thiếu tá Hiền không hiểu năm mồng thấy gì mà đánh giỏi dữ vậy ? không biết ai ứng mộng cho Thiếu tá Hiền mà linh ghê. Có lẽ linh hồn của chồng cô Nga chẳng ?

Chính quyền từ Trung ương tới tỉnh đều gắt gao cấm số Tàu. Ở Qui Nhơn nhiều người đã bị giải tỏa.

Thiếu tá Hiền là một ông Quận Trưởng mà đỡ đầu như thế thì dân người ta tin vào đâu cho được.

7. Đỡ đầu nhiều sòng bạc, Th. tá Hiền coi thường luật pháp Quốc gia.

Cờ bạc là nghề của chàng, ai cũng vậy khi làm lớn đều bảo vệ nghề của mình. Thiếu tá Hiền từ ngày lên làm quận trưởng lo thiết lập nhiều sòng bạc trong quận để chia tiền xâu, sòng bạc ảo thua bạc triệu, xâu ngay lên tới trăm nghìn. Giới chơi bạc tại đây hầu hết là thương gia công chức hạm, sĩ quan hạm, những sòng tiêu biểu là :

— Sòng tại nhà binh 1 Trần định Quang, bên hông chí Cảnh sát.

— Sòng tại nhà buôn Phúc Thành.

— Sòng tại nhà buôn Nam Sanh

— Sòng tại nhà thuốc tây Lưu Mỹ Lợi.

— Sòng tại nhà cựu dân bêu Đệ nhất Cộng Hòa Lê Huy Hồng.

* TẠI SÒNG LÊ HUY HỒNG
THIẾU TÁ HIỀN CHO BIỆT
PHAI HÀI NGHĨA QUÂN TÊN
KHANH VÀ TÊN NAM THUỘC

TRUNG ĐỘI 279 VỀ CANH GÁC SÔNG BẠC. Giới chơi bạc để xe ngoài lộ đông như hội chợ.

Chính sòng bạc này đã làm cho vợ chồng Lê Huy Hồng đời giết nhau.

Nguyên là ông Lê H. Hồng người ở đâu không ai biết trời đặt tới Bồng Sơn, bà Mai thị Bình sinh năm 1916 tại Hoài Đức là người giàu có trong vùng. Ông từ bà nguyệt xe to sao mà hai người lấy nhau. Nhờ tài sản của vợ ông Lê Huy Hồng đặc cử thời Đệ Nhất Cộng hòa. Trong lúc làm dân biểu ông có bợ được ở đâu đó một tượng Phật bằng đồng đèn (không biết có phải kiêu tượng Chàm của DB Nguyễn Ngọc Nghĩa không ?)

Tượng Phật bằng đồng đèn này ông về đưa cho vợ cất giữ. Hiện bà Hồng (tức là bà Mai thị Bình) đã làm một ngôi chùa khá lớn để đền. Tên chùa được gọi là chùa Bà Rân (tên khác của bà Hồng). Tượng Phật đó được bà gắn ở chùa để thờ (ai có muốn xem tượng Phật bằng đồng đèn này thì tới chùa Bà Rân ở Hoài Đức, mà xem.)

Chuyện êm xuôi như vậy. Bồng Ông Hồng cùng với TT Hiền mở sòng bạc lớn tại nhà. Ông Hồng thua quá cờ, bòn tiền bà ta qua nhiều, bà ta nhất định không đưa nữa. Ông Hồng lại đòi cây tượng Phật bằng đồng đèn kia đi bán. Bà Hồng nói tụi ái gây gỗ.

Theo đơn tố cáo của bà Hồng tại ủy ban hành chính xã Hoài Đức thì bà Hồng đã tố cáo ông Lê Huy Hồng đã đòi giết bà, ông Hồng đã cấu kết với TT. Hiền để mở sòng bạc tại nhà bà v.v...

Nhờ Lê Huy Hồng thua bạc người ta mới biết rằng ông Lê Huy Hồng đã kiếm được 1 tượng Phật đồng đèn thời làm dân biểu. Chuyện đời tượng Phật đi bán đã trở thành chuyện phiếm trong dân gian tại đất Bồng Sơn này không khác nào chuyện D.B Nguyễn Ngọc Nghĩa ăn cắp tượng Chàm.

Miền Nam chúng ta dùng pháp trị chứ chẳng dùng đức trị. Th. tá Hiền lại chẳng coi cái luật pháp quốc gia ra gì cả, đối với thiếu tá Hiền thì thật là dùng cờ bạc trị chứ đừng nói gì là pháp trị cả.

8. Đỡ đầu thuộc cấp chiếm đất công, Th. tá Hiền làm vua một cõi

Dân ở Bồng Sơn từ trước thời nay chưa ai xin cát được nhà trên khoảnh đất công gần trụ sở của xã Bồng Sơn cả, kể cả những cơ quan từ thiện, tôn giáo nữa.

Sau này có sự lộn xộn quá trớn ở xung quanh, chính quyền lơ là để cho đồng bào tự nạn cộng sản cát vài cái lều che nắng che mưa.

Bỏ làng bỏ quê đi theo quốc gia có chút đất cát dùi che nắng che mưa tưởng là yên chuyện. Ai có ngờ T.T Hiền đuổi nhà dân chúng đi để cho thuộc cấp của mình là Đại úy Đoàn văn Tốt cát một số nhà đồ sộ bằng vật liệu nặng. Sở đó ước chừng vài triệu bạc. Được biết Đại úy Tốt khi tới Bồng Sơn này chỉ là sĩ quan nghèo. Sau nhờ sự lãnh đạo anh minh cao cả, liêm khiết đức độ của Thiếu tá Hiền mà đại úy Tốt có tiền xây nhà đồ sộ.

Người ta nói rằng ở Bồng Sơn có hai hiện tượng lạ. Cố tên gọi

TIN MỪNG

Được tin mừng ngày 2-1-71. Giáo sư :

Sinh Đức Mậu

sê vâng lệnh song thân thàn hôn cùng Cô :

Nguyễn Thị Việt

Ái Nữ của ông bà Nguyễn Văn Chiêm. Hân hoan chúc MÂU — VIỆT hạnh phúc đời đời.

Vợ chồng CHU TỬ, vợ chồng ĐĂNG GIAO

Hiền mà chẳng Hiền tí nào
tại là hung, là dữ. Có tên gọi là Tốt
mà chẳng tốt lành tí nào, chỉ có
làm việc xấu.

Không phải chỉ có một mình Đbu
Tốt được TT Hiền che chở cho
lâm nhà trên đất công mà còn có
Trung úy Đỗ Ngọc Tân, trưởng ban
thường vụ XDNT Quận, người đã
chuẩn vật liệu XDNT cho TT Hiền
xây lầu Ngung Bich.

Nguyên là có vài ông Dân biểu
phao tin tinh Bình Định chia 2.
Tỉnh Bắc Bình định đóng tại vùng
thuộc xã Hoài Đức Hoài Nhơn.
Mạnh ai nấy đều thi nhau choán đất
cất nhà : Thiếu tá Hiền đỡ đầu
cho Đỗ Ngọc Tân phá hoa mả của
đồng bào cất nhà trên đất công,
đất đó là đất công được cấp phát
cho dân chúng từ mấy năm nay.
Dân chúng đang trồng mía lên tết
tươi, Trung úy Tân đem nhân công
phá hết để cất nhà. Dân chúng chỉ
còn có là lảng mà thôi chứ không
dám phản đối. VÌ PHẢN ĐỒ HÀNH
VI BÊ BỐI CỦA CÁC QUAN LÀ
THÂN CỘNG ; LÀ NÓI XẤU CĂN
BỘ QUỐC GIA, LÀ CỘNG SẢN
NAM VÙNG, LÀ BỊ CỘNG SAN
GIẬT DÂY, AI DÁM NÓI ?

Dân chúng Bồng Sơn rất phản
uất việc chiếm đất công này. Tất cả
những căn nhà còn đó. Chính phủ
đã ban hành luật «người cay có
ruộng» để công việc thuộc quyền
trực canh của người dân. Nhưng
các quan ở đây thế lực quá, dân
biết làm sao hén ?

Tổng thống đòi hỏi phải có bằng
chứng cụ thể mới có thái độ với
tham nhũng. Thế đó, thưa Tổng
thống, đất công còn đó, những căn
nhà xây cất đỗ sô còn đó, xin Tổng
thống ra tay cho dân tin tưởng.

9. Che chở dào binh, thanh
niên bắt phục tùng Thiếu tá
Hiền chơi sô Bộ Quốc phòng.

Đừng nói chỉ tôi thằng dân đen,
công chức, quân nhân 100% mà ra
đường quên bọc giấy tờ là ngày đó
vợ con ở nhà xôn xao rồi. Thế mà
con trai của ấp trưởng Trương Phận
anh ruột có Nga sinh năm 1914 bắt
phục tùng quân địch mà đi xe vô
đường Hoài Nhơn như đi vào nơi
không người. Ông Quí Nhơn có xe
chi khu đưa đi, có sự vụ lệnh, ba
hoa còn đi dạy học ở Bộ Đề Bồng
Sơn nữa,

Thiếu tá Hiền còn che chở cho
linh đào ngũ Nguyễn Văn Trực vào
làm cán bộ xã hội quận Hoài Nhơn,
Nguyễn Văn Trực đào ngũ có lệnh
tầm nã gởi về quận, Thiếu tá Hiền
bắt phần hành gắp lại.

Bộ Quốc phòng đã từng truy tố
kẻ nào oa trữ thanh niên bắt phục
tòng, dào binh.

Nay Thiếu tá Hiền là một quận
trưởng mà che chở như vậy chẳng
khác nào chơi sô Bộ Quốc phòng !

Đó là một bằng chứng cụ thể nra
xin Tổng Thống và Bộ Quốc phòng
cho điều tra để thấy sự thực bằng
chứng. Nếu không tìm ra được nhà
báo chúng tôi sẽ cung cấp số quân
của Nguyễn Văn Trực, số lệnh tầm
nã Nguyễn Văn Trực, tên vien chức
ky lệnh tầm nã, ngày ký lệnh v.v..



10. Che chở đi trước họng Quận, Thiếu tá Hiền mập mình nhờ em út

Tu trước tôi nay quốc gia không
biết bao nhiêu lần hô hào bài trừ
nạn mài đậm.

Không biết bao nhiêu chị em ta
vào nhà tù. Gần đây chiến dịch Vì
Dân phát động ở át. Chiến dịch
này cũng đặt nặng việc bài trừ đói
điếc (đó tôi biết rồi, còn đói thi
lamin sao hết đây?) Mọi nơi đều
biết. Nhưng chỉ có một ở mài
đầm to lớn đặt ngay trước cửa ra
vào quận Hoài Nhơn không ai thêm
đếm xỉa tai. Vì sao ? Cố trời mời
biết !

11. Giám sát viên điều tra, Thiếu tá Hiền chơi trò ma giáo :

Việc gì rồi cũng có đèn trời soi
xét. Những hành vi bê bối của Th.

tá Hiền đã tới tại Giám Sát Viện
đầu tháng 12/70 phái đoàn GSV do
cố GS Lý Xuân Cần hướng dẫn 2
thanh tra ra Bồng Sơn để hỏi tội
Th. tá Hiền.

Ngay khi đó Th. tá Hiền cho làm
tiệc trong quán, lừa gái ở các đồng
đem vào quán và phao tin là để
đãi phái đoàn GSV.

Nay Thiếu tá Hiền là một quận
trưởng mà che chở như vậy chẳng
khác nào chơi sô Bộ Quốc phòng !

Đó là một bằng chứng cụ thể nra
xin Tổng Thống và Bộ Quốc phòng
cho điều tra để thấy sự thực bằng
chứng. Nếu không tìm ra được nhà
báo chúng tôi sẽ cung cấp số quân
của Nguyễn Văn Trực, số lệnh tầm
nã Nguyễn Văn Trực, tên vien chức
ky lệnh tầm nã, ngày ký lệnh v.v..

Chúng tôi thấy rằng đó là một
quý kế của Th. tá Hiền để lừa bịp
dân chúng. Vì cụ giám sát Lý Xuân
Cần đã già gởi dà lồng, ràng dà
long còn sức đâu nữa để mà động
còn ?

Chỉ còn có ông Thanh tra Bình
và người thanh niên là có thể tin
được đôi chút. Nhưng không lẽ, vì
từ Saigon ra Bồng Sơn xa xôi không
lý thém loại dĩ rẽ mặt đó à ?

Phái đoàn GSV về Saigon không
biết sẽ làm tại đâu vụ dân chúng
tố Th. tá Hiền nhưng tiếng xấu
của GSV đã được Th. tá Hiền giao
vào lòng dân Bồng Sơn hơi kỵ.

Thiếu tá Hiền sợ mất ghế nên
lo xa, đã tới các xã trong quận bắt
mấy ông HĐND xã ký kiểu nghị
gởi lên thượng cấp xin lưu giữ Th.
Hiền ở lại. Có nhiều vị đã hăng hái
ký kiến nghị. Cố lẽ các vị Hội
đồng này cầu cho bạo chúa sống
lâu chăng ? Lấy tư cách gì để kỳ
dày ?

Như trên chúng tôi đã trình bày
một số việc làm điện hình của Th.
tá Hồng bao Hiền quận trưởng quận
Hoài Nhơn Bình Định. Chúng tôi
trình bày theo tài liệu của dân
chúng cung cấp. Chúng tôi tạm
ngưng nói đây để các cơ quan hữu
trach dễ dàng tiến hành cuộc điều
tra.

Chúng tôi mong rằng chính phủ
cần phải «Sát nhứt miêu cùa van
thu», dân chúng tại Bồng Sơn đau
khổ quá nhiều rồi.

Chính phủ đã nói lớn tiếng là
chuẩn bị đấu tranh chính trị với
CS, nhưng những phần tử như vậy
liệu rằng có thể đủ uy tín để lãnh
đạo dân chúng đấu tranh với CS
chăng ?

VĨNH THẠNH và NGỌC YẾN



PHÍA SAU ỐNG KÍNH

● TẬP ĐOÀN PHÓNG VIÉN ĐỜI

Buổi khởi quay phim Gác Chuông
Nhà Thủ thực hiện tại nhà hàng
Queen Bee. Sau cái máy tiếng đồng hồ
hỗn đèn, đặt máy, do ảnh sáig
sắp xếp khán giả (lến vien phu
v.v., ống kính của cameraman chiếu
về phía ba tài tử chính. Đạo diễn h
2 tiếng «nhạc, máy» đám «khán giả»
lúc 10, ống kính bắt đầu thi công.
Tiếng sè sét của máy quay phim
kéo dài độ 1 phút kí ba tài tử
vào chỗ ngồi là xong một cảnh.

Khi xem chiếu bóng, chúng ta
cũng sẽ chỉ thấy hình ảnh ba tài
tử đó trên màn ảnh đúng một phút
diễn xuất một cảnh rất lầu thường
và khán giả cũng chẳng chú ý
giúi. Nhưng muốn quay một phút
phim đó, ống kính đã phải nhô
tới bi bô bao chuyen vien, tài tử, và
bỏ ra cả mấy giờ đồng hồ sửa soạn.

Những cuốn phim truyện thường
đài từ một giờ tới 1h30p thực chí là
một thời lượng nhỏ bé gồm những
hình ảnh mà ống kính đã ghi lại.
Còn bao nhiêu diễn tiến lạ lùng,
bao nhiêu khía cạnh bất ngờ, vui
vẻ hay kỳ cục của đời sống mà
khán giả không được chứng kiến,
thì lại xay ra ở phía sau ống kính.

Tập đoàn phóng viên Đời xin
ghi lại ở đà, một số nhỏ trong
muôn ngàn giai thoại của giới làm
phim : Trong phim «Xin nhận nơi
này làm quê hương», có cảnh ăn
lùi giữa 2 cán bộ CS. Chủ ý của nhà
viết truyện phim là muốn diễn tả
sự luyến ái thuần vật chất của CS :
cán bộ khi bị nhu cầu thúc bách,
cô thể làm tình với bất cứ một
người khác phái nào bất kể tại đâu.
Khi quay cảnh đó, đạo diễn chọn
Vũng Tàu làm ngoại cảnh, nên tôi
tự Cảnh sát ngoài đó nhờ tuyển họ
1 vai nữ phụ. Các cảnh sát nhà
ta bèn cho một lò các em gái điếm
đang bị tạm giam sắp hàng để

tuyển chọn. Các em được lệnh cởi
trần, và cô nào có bộ ngực núi của
nhất đực chỉ định. Sau khi tập
đirot và quay, ngoài ống kính
chính thức của hãng phim, còn
đã bảy ống kính khác do các
nhà «bạo dàn» quay phim tài tử
cứ 8 ly để về nhà coi chơi cho đỡ
buồn. Cô gái được chọn đó được
phóng thích. Cũng trong phim «Xin
nhận nơi này làm quê hương» có
quay cảnh tù, do các Cảnh báo XDNT
đóng vai tội nhau. Máy CB này
phản lờn mập mạp, khoẻ như vâm
đầu tóc thì hót ngắn, thực chẳng
giống từ nhau chút nào. Đã vậy,
thấy cái trò quay phim hay quá,
mấy bố con cười dừa nra chử,
lau cho nhà ngực cứ vui như Tết !

Các nhà Đạo diễn của ta không
phải không biết những cảnh ngược
mặt đó, những người khôn của khό,
quay đi quay lại nhiều, lấy phim
đâu ra ? Vả lại, những cảnh đó
chỉ là phụ, mà các nhà sản xuất
tại hàn tiện chỉ chịu chi 20 cuốn
phim để thu lấy 1 cuốn là sang
nhất : vậy phải để dành phim quay
lại những cảnh quan trọng chứ !

Trong phim «1h30», nếu khán
giá nào tinh ý, sẽ thấy 1 chuyện
tức cười như sau : tài tử Lê Quỳnh
vai chính trong phim, đứng trước
cửa sổ nhìn ra sân, cổ deo cà vạt.
Khi anh quay vào nhà, cà vạt bỗng
biến mất ! Đây là hai đoạn của
khúc phim quay mà khi tạm nghỉ
tài tử nhà ta nóng quá bèn tháo cà
vạt ra cho khoẻ. Lúc quay tiếp, cō
ký chủ vien quên chi tiết đó, tài
tử cũng quên luôn ; nên khi ráp
phim, bỗng nhiên hình ảnh Lê
Quỳnh bay mất cái cà vạt như có
phép lạ.

Về cuốn phim mới quay ở Nha
Trang, nhà đạo diễn tài ba đã
không thèm viết phân cảnh kỹ
như cảnh của một bi hài kịch.

thuật, nghĩa là lịch trình công tác
làm việc. Chuyên vien, tài tử sẵn
sàng, hôm nào ông đọc cuốn tiểu
thuyết, thích đoạn nào là đem quay
đoạn ấy !

Có tài tử ký khế ước một tháng
năm dài cả ba mươi ngày vẫn
chưa quay cảnh nào ! Hết giao kèo
tài tử bèi phây phây lanh luong
ra vè, vì còn bận việc với hãng
khác. Chỉ tội nghiệp cho nhà sản
xuất ! Ông ta thay nghề thầu xay
cắt đà khô, mà làm phim còn khó
hơn vạn bực !

Các hãng phim nước ta đang ào
ào nhưng rất ít hãng có phim trường
để mà quay. Cảnh trong nhà, ngoài
phố đều phải dùng cảnh thực cả.
Máy phát điện cả nước chỉ có vài
cái, nên thường các nhà đạo diễn
dùng ánh sáng mặt trời nhiều hơn.
Khi cần, thì họ điện sẽ leo cột đèn,
cầu nhờ điện nhà nước chút xiu !

Cái cảnh cả è kip quay phim lảng
xǎng sửa soạn mấy tiếng đồng hồ,
chưa quay được thước nào bỗng
cuốn gói về cho lẹ chỉ vì để tránh
cơn mưa bất ngờ thực không hiếm
hoi chi. Đó là không kẽ sau bao
thì giờ sắp đặt, sắp quay được một
cảnh bỗng cō tài tử chính đòi vè,
ví.. «em có việc bận».

Trở lại buổi quay phim ở Queen
Bee, sau cảnh 3 tài tử vào chỗ rồi
chuyên vien đòi chỗ máy quay, đặt
lại đèn đóm v.v.. Ba ông tháo gỡ 1
cái đèn giàn tạm trên trần nhà. Leo
lên ghế thấp mài, nửa giờ sau phải
dùng tới thang mới gỡ nỗi cái đèn.
Các vị «chuyên vien gỡ đèn» này
lại vô tinh làm sụt luôn cả mảng
trần giày treo đèn đó. Thế là người
đỗ kẽ nồng, 3 vị lại cõ hàn, cõ
gắn cái mảnh giày tai quai. Cả
kip ngồi chờ đợi, và chuyên b
lè lại tiếp diễn với dù mọi khia
canh của một bi hài kịch.

Vi hiến chặng ?

Dự luật về bầu cử Tổng Thống đã được Hạ nghị Viện thông qua. Nhưng ngay từ khi nó chưa được Hạ Viện thông qua, người ta đã bàn tán xôn xao rằng dự luật này vi hiến. Nhất là về điều 10 khoản 7.

Trong lúc này mà mang dự luật bầu cử Tổng Thống ra để thảo luận, quả không hợp thời. Toàn dân đang xôn xao về tin cô Martine Bokassa nào là Bokassa thật, cô nào là Bokassa giả. Toàn thế giới quân nhân công chức đang băn khoăn về vụ lương tết có hay không và có bao nhiêu? Còn các nhà giáo và học trò thì đang chăm chú theo dõi coi cô nữ sinh Anh Thư, người đã chết làm cho ông giáo sư Đức tự sát thảm thương, nay lại vừa xuất hiện sống nhăn rỗng.

Cả nước đang chăm chú theo dõi các tin tức quan trọng như vậy, mà đi bàn chuyện đạo luật bầu cử vi hiến hay không vi hiến, thực sự là ngu vô cùng.

Và lại ông Đạo Cây chẳng biết chi về luật lệ với hiến pháp hết.

Có điều ông Đạo Cây biết rằng các dân biểu chống khoản 7 điều 10 cũng là các dân biểu đối lập, còn các ông tận tình bèn vực nó đều là các ông hay bèn nhà nước, một đạ thủy chung với dinh Độc Lập.

Theo các dân biểu đối lập thì khoản 7 điều 10, khi bắt buộc các ứng cử viên phải được 40 nghị sĩ dân biểu, hay 100 nghị viên giới thiệu, đã vi phạm hiến pháp, lý do là nó đã hạn chế quyền ứng cử của 1 số công dân. Nước VN ta ví dụ có 300 ngàn người có đủ tài đức để ứng cử Tổng Thống. Vậy mà chỉ có 190 dân biểu nghị sĩ và 600 nghị viên. Tức là tối đa ta sẽ chỉ có 10 liên danh kiểm ra chữ ký giới thiệu. Còn 299.990 liên danh kia không kiểm được chữ ký sẽ bị loại bỏ, tang thang bơ bất, sẽ trở nên bất mãn, vô nghề vô nghiệp, có thể trở thành lưu manh, du dăng, và thay vì bắt được cơ hội phục vụ quốc gia thi lại phải đi bụi đời làm nhơ nhuốc quốc gia.

Điều 13 đoạn 2 của Hiến Pháp định rằng « Mọi công dân đều có quyền bầu cử và ứng cử và tham gia công vụ trên căn bản bình đẳng. »

Ví dụ ông Đạo Cây định ra ứng cử kỳ này thì chắc chắn sẽ thua ngay từ keo đầu vì không mua nồi 40 hay 100 chữ ký giới thiệu! Thế là ông Đạo bị đối xử bất bình đẳng chờ chi nữa!

Ông Đạo Cây rất lo lắng cho tương lai của 299 ngàn 990 vị ứng cử viên Tổng Thống đây triền vong kia chờ thực ra ông Đạo đâu có ham phục vụ quốc gia!

Thứ trưởng lượng 299.990 mài đầu xanh đang hăng hái chí khí đã quyết hoặc lên ngôi cửu ngũ đế phục vụ quốc gia, nếu không thi bỏ nhà đi bụi đời! Thanh ôi 299.990 người tài trí dởm lược đáng làm Tổng Thống mà cùng bỏ nhà đi bụi đời một phát thi thiệt là phi phạm tài nguyên thiên nhiên của đất nước vô cùng!

Cho nên các dân biểu đối lập chống lại khoản 10 cùng có lý do chính đáng của họ.

sinh tử phu

ÔNG ĐẠO CÁY

Hợp hiến chặng ?

Nhưng nói như vậy, không phải là ông Đạo bèn vực phe đối lập.

Có trời phạt chứng giám, lòng ông Đạo bao giờ cũng hướng về nhà nước, tâm trí đã được bình định 99, 7 phần trăm rồi, chắc chắn không bao giờ bèn vực đối lập lém nhém (lời cụ Tổng Ngọc).

Vậy ông Đạo xin trình bày ngay tút suyt ra đây các luận điểm của quí vị dân biểu bèn vực điều 10 khoản 7.

Tất nhiên các ông dân biểu đều vộn vào hiến pháp để bèn vực. Con cá nô sống vì nước, dân biểu sống nhờ hiến pháp mà.

Theo hiến pháp nước ta, điều 53 nói về việc ứng cử viên Tổng thống, có án định các điều kiện rằng:

1— Có Việt tịch từ khi mới sanh và cư ngụ liên tục trong 10 năm trên lãnh thổ VN tính đến ngày bầu cử (kể cả thời gian công cán và lưu vong chánh trị).

2— Đủ 35 tuổi.

3— Được hưởng các quyền công dân.

4— Hợp lệ quân dịch.

Và khoản số 5 của điều 53 viết :

5— Hội đủ các điều kiện khác dự liệu trong đạo luật bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống.

Đây rồi! Nói cơm điện số 53 đây rồi! Các dân biểu thầy cãi của nhà nước bèn vồ lấy:

— Phải hội đủ các điều kiện khác trong đạo luật bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống! Hay! Các cụ có biết điều kiện khác thế nào không? Còn phải ngôn! Điều kiện khác là điều kiện « Phải được 40 nghị sĩ và DB hay 100 nghị viên giới thiệu ». Nó chẳng có khác à? Nó có giống ai đâu mà chẳng khác! Đã bảo mà, đức thánh linh lầm ngài nói có bao giờ sai?

Cãi nhau vậy thì các ông đối lập có gần 17 cái cũ lên cũn không chống nổi.

Mà như vậy là các ông DB thầy cãi của khoản 7

điều 10 mới trở 3 thành công lực thôi đó. Nếu các ông trở đủ 10 thành công lực ra thì sẽ còn nhiều điều khoản đề bèn vực nữa kia!

Nếu ông Đạo Cây là một nhà lập pháp (nói đê xuống sông xuống biển) thì ông đạo khó tánh sẽ còn đưa thêm nhiều điều kiện khác nữa. Chờ có mỗi 1 điều còn ít quá. Ít quá sợ vi hiến đấy nhé! Vì điều 53 hiến pháp nói phải hội đủ « NHỮNG » điều kiện khác, « NHỮNG » là nhiều chứ một ~~các~~ ~~3~~ thì đâu rõ đủ chỉ dùng?

Ví dụ: ông Đạo Cây sẽ đề nghị rằng « chỉ được ứng cử Tổng thống, các công dân độc thân, không lấy vợ! ».

Tạo sao không?

Cái đó cũng chỉ là một điều kiện khác trong trăm ngàn điều kiện khác.

Mà nó lại có lý do chính đáng nữa!

Lý do là các ông có vợ hay bị vợ xúi bẩy, thúc dục, đần áp làm hư việc nước.

Có ông muốn độc tài mà vì vợ đẹp quá nên không được phép độc tài. Lỡ tới giải đoạn quốc gia lâm nguy, tình thế bắt buộc phải có 1 nhà lãnh đạo độc tài để giữ trật tự, mà chỉ vì bà vợ đẹp khiến ông Tổng Thống không được phép độc tài thì thật là « tổ quốc lâm nguy — bốn tiếng não nùng ai oán đó ».

Có vợ đẹp đã hại cho quốc gia. Mì có vợ xấu cũng nguy hiểm cho đất nước không kém!

Vì các bà vợ xấu sẽ thích đi sửa sắc đẹp, riêng ngàn khoản về mục sửa sang sắc đẹp của quí bà sẽ có thể chiếm một phần tư của số mặt phi bị cắt xén (bằng 1 phần tư tổng số mặt phi) của một vị TT. Như vậy ngàn sách quốc gia có thể bị tham nhũng, làm vào tình trạng lạm phát, rồi phải xin tu chính luật ngân sách, phải xin tăng thâu gián chi v.v. Rất nguy hiểm.

Tóm lại, có vợ, dù vợ đẹp hay xấu, cũng đều có hại cho việc hành sự trách vụ lãnh đạo quốc gia. Cho nên nói đồ xuống sông xuống biển, nếu ông Đạo Cây là 1 nhà lập pháp, sẽ xin đề nghị một điều kiện khác là « chỉ được ứng cử làm dân biểu các công dân còn độc thân chưa có vợ và cũng chưa có nhân tình! Ai dám bảo là vi hiến? Nó cũng chỉ là MỘT điều kiện khác thôi mà! »

Còn ai muốn thêm « một điều kiện khác » nữa chặng? Ông sẵn sàng có liền!

Hợp hiến thật

Người ta còn lo ngại rằng điều 10 khoản 7 sẽ đe dọa tình trạng mua bán chữ ký của các dân biểu nghị sĩ, nghị viên. Chữ ký của các đại diện dân mà trở thành món hàng để mua bán thì các thương gia, các nhà sản xuất công kỹ nghệ sẽ phá sản! Đầu còn thứ hàng hóa nào tốt hơn để cạnh tranh cho kịp.

Nhưng những kẻ lo ngại như vậy thật đáng đánh đòn.

Lo ngại như rúra cũng chẳng khác chi lo lắng cho các em ở Ngã Năm chuồng chó bị mất trinh.

Chưa kể rằng lo ngại như thế còn vi hiến nữa!

Vì các chuyện mua bán chữ ký nếu có xảy ra, cũng là chuyện hợp hiến, hợp pháp.

Có ông dân biểu đã lên tiếng nói treo bảng giá cả các chữ ký ở ngoài cửa Hạ Viện để cho các khách hàng có thể biết tình hình thị trường và tự do trả giá, lựa chọn, cạnh tranh với nhau.

Ví dụ trên bảng khai giá ta thấy kè khai rằng : DB Nguyễn văn A... 300 ngàn
DB Trần văn B... 279 ngàn
DB Lê văn D 265 ngàn
Vân vân...

Bộ Kinh Tế đã bắt buộc các cửa tiệm buôn phải có bảng kè giá và sổ hàng tồn kho. Đề nghị lập bảng kè giá treo trước cửa là một đề nghị vô cùng hợp pháp.

Còn như nói rằng các ông dân biểu không được buôn bán làm ăn ư?

Nói vậy là chưa thông hiến pháp!
Chưa thông hiến pháp thì nên đứng dựa cột mà nghe, đừng tuyên bố vung vít.

Điều 15 Hiến Pháp đệ Nhị Cộng Hòa viết rằng « Mọi công dân có quyền và có bổn phận làm việc và được hưởng thù lao tương xứng... »

Ký một chủ không phải là làm việc à? Đứa nào dám trước đoạt cái quyền làm việc đó của nhân dân ta? Coi chừng vi hiến bỏ tù thấy mẹ!

Mà làm việc thì phải hưởng thù lao tương xứng. Không có thù lao thì ai thèm hăm hở làm việc?

Điều 20 khoản 3 Hiến Pháp đệ Nhị Cộng hòa còn viết rằng : « Quốc gia đặc biệt nâng đỡ các thành phần xã hội yếu kém về kinh tế ».

Mà xét ra, về kinh tế, còn ai yếu kém hơn các ông dân biểu !

Cả nước cùng tích cực đóng góp vào nền kinh tế xứ sở bằng thuế lương bồng!

Các dân biểu không được đóng góp vì không có lương, chỉ có phụ cấp, thù lao thôi. Yếu trong thấy!

Các ông dân biểu đã phải lo phục vụ nhân dân, lại còn phải lo mở sò nách ba, mở nhà tắm hơi, nuôi gà và heo ma, chẳng qua cũng vì tình trạng yếu kém về kinh tế.

Yếu kém như vậy, không nâng đỡ sao được!

Cho nên nếu chuyện mua bán xảy ra chuyện đó hoàn toàn hợp hiến! Đứa nào phản đối, mang kiện nó lên Tối Cao Pháp Viện cho biết cái sự đời!

CÁO LỐI

Trong số báo trước, ký giả Vương Hữu Bột viết một bài về nhân vật Quasimodo, kẻ bụi đời sống ngoài hè phố Saigon.

Khi kể tên các nhân vật đến từ dinh của Quasimodo đánh phé, Vương Hữu Bột chỉ nhắc đến có ký giả Nguyễn Văn Hồng.

Sau khi báo phát hành, nhiều nhân vật đã gọi điện thoại phản đối.

Vậy Vương Hữu Bột nhờ ông Đạo Cây cáo lỗi, và kè khai đầy đủ các nhân vật nổi tiếng nhất đã sinh hoạt ở trụ sở của Quasimodo, nhất là ký giả lừng khừng Trần Công Sung, nhà giáo Dương Văn Ba (khi chưa ứng cử dân biểu), văn sĩ Cung Tích Biển, KTS Nguyễn Hữu Đồng vv... Xin cáo lỗi cùng các đương sự và quý độc giả.

TÌM HIỂU QUA 200 LÀNG ĐẠI HỌC...
7.300 CA BIỂN HÌNH :



Sinh viên VN nghĩ gì về 11 thác mắc lớn của sinh viên Mỹ?

NGỌC THÚ LANG viết theo A STUDENT SURVEY (Playboy)

Phải công nhận rằng hình ảnh một chú sinh viên Mỹ 1970 quả là không mãn, đẹp, dưới nhãn quan của một dân Mỹ trung bình! Người ta đâm e dè, ngại ngùng đối diện chính cái thành phần trẻ xưa nay vẫn được coi như tiên phong, tiên bộ của Mỹ quốc...

Sinh viên gì đâu mà tóc để dài xõa xuống ugang vai như đàn bà con gái? Đôi mắt sáng quắc vì ánh hưởng LSD càng sáng nữa khi lượm trái lựu đạn cay quăng trả lại đám Cảnh vệ đang gián hàng bao vây trụ sở Quân sự Học đường. Lát sau cũng chính thẳng đó mò về nhà đọc Mao, đọc Che Guevara, đọc tin và ca khúc rồi cởi tuột quần áo liệng 1 đồng gốc phòng. Và chán chường

ngồi xuống, dự thảo kế hoạch cách mạng: dễ nhiên phải là thứ cách mạng chống đối... chống đối má, chống đối ba.., đòi hạ quốc kỳ và lật đổ cụ phó Agnew. Nghĩa là chống lại hết chó còn gì?

Người dân Mỹ bậc trung không thể không gọi trong đầu óc hình ảnh một thằng sinh viên Mỹ in như trên khi nghe radio đọc tin và Tivi chiếu lại những cảnh sinh

viên đập lộn với Cảnh sát
với vẻ binh và chống lại tất cả những kẻ nào nón sắt! Khi nghe mấy ông lớn tố cáo bọn sinh viên bạo động là «quân vòi lại, bọn gãy rối, tay sai của Hà nội» cũng thấy vậy. Hay trước quang cảnh nam nữ cắp tay nhau lu bù trong buổi trình diễn của tuổi trẻ Woodstock dạo nào... hoặc đọc báo thấy tin bọn sinh viên xài ma túy như điên, ở bất cứ đại học xá nào!

Đó, hình ảnh một thằng sinh viên bị xã hội hiêu như thế đó, Nhưng hình ảnh đó có đúng không, sinh viên Mỹ có đứng ở bên kia phòng tuyến chống đối thực sự không? Đó là đáp số phải tìm.

11 cái thác mắc lớn của SV Mỹ

Muốn có một đáp số đúng đắn, tờ Playboy đã huy động nhóm chuyên viên điều tra, thống kê đi khắp 200 đại học xá toàn quốc để phỏng vấn trực tiếp 7300 sinh viên tiêu biểu «Quan điểm SV Mỹ trước những vấn đề lớn lao thời đại» là chủ đề đại cương của cuộc điều tra lớn nhất từ trước tới giờ trong địa hạt SV.

Nhóm Playboy đã cho SV sắp xếp lấy thứ tự ưu tiên của 11 vấn đề lớn hiện đại, dưới góc nhìn SV. Và dưới đây là kết quả, do chính các SV đánh giá tầm quan trọng của các vấn đề đó. Dĩ nhiên chiến cuộc VN phải đứng đầu số, với sự đồng ý của 35%, số SV được phỏng vấn!

VẤN ĐỀ	TỶ SỐ
(1) Chiến cuộc VN	39%
(2) Kỳ thị chủng tộc	15%
(3) Điều kiện sinh hoạt	15%
(4) Sự đàn áp của nhà cầm quyền	7%
(5) Nạn nhân mẫn	7%
(6) Vấn đề kinh tế	6%
(7) Án mạng, tội ác	3%
(8) Ma túy	3%
(9) Quyền hạn SV	2%
(10) Giải giới nguyên tử	2%
(11) Nam nữ bình quyền	1%

Đương nhiên đã coi chiến cuộc VN là vấn đề quan tâm lớn nhất của họ thì sinh viên Mỹ hẳn phải có sẵn một giải pháp cho chính cuộc chiến tranh ấy, theo lập trường của họ. Đại khái là có 4 giải pháp, theo tỷ số sau đây:

- 11 cái thác mắc lớn, chiến cuộc Việt Nam đứng đầu
- Không ưa bạo động, không đến quá hứ hỏng vì cần sa, ma túy, LSD... như người ta sợ hoảng!
- Bảng kê khai những thứ ghiền quái lạ trong làng DH
- Quan điểm tình dục rộng rãi: phái nữ sớm mất trinh gấp bội!
- Dân chơi cần sa... chịu «lầm tình», chấp nhận tự do phá thai hơn số đông?
- Dừng trách sinh viên bất mãn, chống đối: họ còn chút tin tưởng vào chế độ là đã rộng lượng lắm rồi!

(1) Triệt thoái liền bảy giờ... 36%

29%

(2) Xúc tiến mạnh về triệt thoái...

26%

(3) Triệt thoái trong danh dự...

9%

(4) Đánh mạnh đến thắng thi thời...

9%

Như vậy, lập trường phản chiến của sinh viên Mỹ hẳn là một sự thực không thể chối cãi với tỷ số 63% đòi rút quân... trong khi thành phần «diều hâu» nhất, chủ trương đánh tài thắng lợi hoàn toàn, chỉ chiếm nhượng cõi 9%!

Theo Playboy, khuynh hướng phản chiến coi là già tăng thêm kể từ ngày quân Mỹ đánh sang Campuchia.

Về lập trường triệt thoái, có 4 yếu tố ảnh hưởng mạnh tới sự lựa chọn của sinh viên: tuổi, tôn giáo, khuynh hướng tình dục và mục sống của gia đình. Theo Playboy, ảnh hưởng nặng hơn cả là vấn đề tôn giáo: dưới đây là thành phần tôn giáo của trung bình 100 sinh đôi phải rút quân từ khác:

Tin lành...	17%
Công giáo...	30%
Do thái....	51%

Như vậy, có thể nói trong khi các SV đeo Do Thái hàng hái hơn cả trong việc đòi triệt binh lập tức thì thành phần SV Tin lành vẫn tỏ ra gần với lập trường chính quyền hơn cả.

Điều đó không có gì lạ, bởi Tin lành vẫn được coi như xương sống của cái sđa sô thâm lặng ủng hộ Nixon. Tuy nhiên, điều tra sâu hơn nữa trong số các SV có đạo Tin lành, thành phần đòi triệt thoái quân vẫn chiếm đa số (56%) trong khi tỷ số ủng hộ lập trường chính quyền Nixon chỉ được coi 32%!

SV Mỹ không thích biểu tình bạo động

Trước khuynh hướng phản chiến lên cao dần trong các làng

đại học Mỹ, nhiều xã hội học giả ngạc nhiên rằng thế hệ thanh niên Mỹ mai sau sẽ vượt khỏi sự kiểm soát của chính quyền và có thể đi đến phá hoại chế độ. Nhóm Playboy đã đặt nặng vấn đề bất mãn, giao động trong các làng đại học và khẳng định rằng tình hình không đến nỗi bi quan như nhóm người nói trên e ngại!

Về sự giao động trong làng DH nhóm Playboy chia làm 4 khuynh hướng đạt được tỷ số sau đây:

1) Hài lòng với đời sống trong làng, sự giao động, lùn xộn là do bối cảnh người xách động gây ra: 18%

2) Chủ trương nếu có lùn xộn thì phải tiếp xúc, đối thoại để giải quyết. Không giải quyết bằng biểu tình: 33%

3) Nói chuyện không xong mới cần phương pháp chống đối ôn hòa 42%

4) Đại học là một phần của hệ thống hành chính thối nát, phải đập phá cho bể đi: 7%

Như vậy, nhóm sinh viên công nhận là DH có những khiếm khuyết quan trọng, cần phải canh cải gấp chiếm hẳn tới đa số 82%!

Nhóm chủ trương có gay cấn, bất mãn trong làng DH thì phải giải quyết bằng đường lối phản kháng hòa bình hay đối thoại với nhau chứ không bạo động rõ ràng năm tới 75%. Chỉ có 1 thiểu số rất nhỏ là 7% chủ trương đả phá tích cực, đẹp hết mà thôi! Hiện nhiên là sinh viên Mỹ nói chung không hề thích biểu tình bạo động như người ta tưởng.

Nhưng họ nhìn chế độ hiện hữu ra sao? Đại loại có ba khuynh hướng:

1— Chế độ hiện hữu vậy là tốt rồi... 12%

2— Chế độ không tốt đẹp hoàn toàn... nhưng phải bắt tay cùng với chế độ để canh cải hoàn thiện chế độ... 73%

3— Chế độ phải xét lại từ gốc, phải cách mạng bạo động để phá hết rồi làm lại... 15%

Theo Playboy, sau phiên DH đảng Dân Chủ 1968 ở Chicago và các cuộc bạo động sau đó, người ta sợ rằng sinh viên đâm thất vọng về sự tốt đẹp và chính thống của chế độ dân chủ hiện hữu, do đó sẽ có thể gây cách mạng bạo động. Nhưng thực sự người ta đã lo sợ hãi vì tình trạng trên không hề xảy ra. Như con số 73% chứng tỏ, đa số sinh viên đồng ý là chế độ này chẳng tận thiện tận mỹ gì... nhưng có điều muốn sửa đổi, phải bắt tay làm việc cùng chế độ chứ không thể biểu tình đả phá. Nói chung, SV Mỹ không chấp nhận bạo động để đối phó với chế độ.

Nói vậy nhưng họ vẫn xác định mạnh về vụ đâm áp ở đại học đường Kent khiến 4 SV bị ban chết. Trước sự xâm phạm đến nền tự trị Đại học và công quyền của SV, —nhất là có đòn áp và máu đẫm—SV Mỹ lại sẵn sàng chống đối... làm cái đa số trung gian 73% giảm rất mạnh. Chính quyền Nixon bị hổ cú này như bắn kẽ khai sau đây chứng tỏ.

Nhóm Playboy đưa câu hỏi: «Vì đâu, ai đã gây ra vụ hạ sát thảm ở đại học xá Kent? Số SV trả lời theo tỷ số dưới đây:

1) Là do biểu tình xách động, lối lớn phía SV. 19%

2) Tai nạn không may, không ai có lỗi 38%

3) Tại chính quyền Nixon hàn hắt sần với phe chống đối. . . 43%

Một điểm đáng chú ý là sau vụ Kent, mấy ông lớn đã lợi dụng từng cơ hội để phá SV, chửi những vụ xách động trong làng Đại học... Vô hình chung, chính quyền Nixon đã đẩy cả khối sinh viên sang cảnh tẩy, bằng không sinh viên Mỹ không tên nổi có thái độ chống đối chính

quyền mạnh như ngày nay. Chứng cứ là ngay sau khi vụ Kent, sinh viên Mỹ cũng vẫn không chấp nhận biểu tình bạo động như tỷ số dưới đây chứng tỏ :

(1) Bất cứ trường hợp nào bạo động cũng vô lý... 53%

(2) Nếu chính quyền gây hấn, SV có quyền bạo động... 33%

(3) Chỉ có bạo động mới buộc chính quyền có thái độ... 14%

Ta thấy rõ khuynh hướng bất bạo động trong hàng ngũ SV Mỹ chiếm tới đại đa số 86%, trong số đó phe « trung dung » chỉ chiếm 3% và quá bán sinh viên hiền nhiên đã lên án bạo động, không chấp nhận bạo động trong bất cứ trường hợp nào (53%).

Bọn cực đoan trong hàng ngũ SV, chính quyền Nixon tưởng là nhiều song chỉ chiếm được 14% tổng số. Thành phần này thực sự yếu... do đó mối lo ngại sinh viên Mỹ dễ khuynh tả quá là vô lý.

Theo nhận định của Playboy, chưa bao giờ sinh viên Mỹ biểu tình chống đối hăng háing và không khí lảng ĐH sôi sục bằng những ngày hỗn loạn sau vụ đán áp Kent. Nhưng không thể bằng vào đó mà lèn án sinh viên Mỹ khuynh tả hoặc nuối dướng tư tưởng chống đối. Họ chỉ lèn án sự đán áp của chính quyền Nixon, cho chính quyền biết thái độ của SV Mỹ trước sự hả sỉ và trách nhiệm 4 người trong hàng ngũ của họ.

Nhóm Play boy, nhân vụ nói trên đã lưu ý hình quyền Nixon như sau : Sinh viên Mỹ phản chiến yêu cầu triệt binh gấp khỏi VN không phải vì họ chống đối đường lối hiện hữu của chính quyền mà họ thực sự chán ngấy chiến tranh quá kéo dài nên 36% SV mới yêu cầu chấm dứt sự can thiệp vào chiến cuộc VN. Đây là một tỷ số đáng để chính quyền suy nghĩ vì 5 năm trước đây chỉ có một nhóm quá nhỏ SV tả phái (SDS) đán biểu lộ thái độ trên. Phải chú ý nữa là trong khi 36% SV Mỹ chấp nhận lập trường triệt quân cắp tóe thi phe khuynh tả SDS lại tiến thêm tới bức « công khai ngỏ ý mong mỏi VC thắng trận ».

Sinh viên Mỹ ghiền quá nhiều thứ vô lý, tai hại kinh khủng ?

Playboy khẳng định : trước mắt

đại chúng Mỹ, sinh viên Mỹ hiện giờ quả thực đã mất giá, xuống giá rất nhiều. Không phải vì SV ưa bạo động (dù chúng còn thương mà không tịch thu được 1 số lượng SV bị đán áp là khác). Không phải Sinh viên phản chiến (vì dân Mỹ cũng phản chiến vậy !) Mà cũng chẳng phải vì đầu tóc bê bối, đời sống hip-py (tuổi trẻ tiến bộ mà) ?

Hẳn nhiên đại chúng Mỹ đã nhìn Sinh viên nói chung với cặp mắt khác chỉ vì : MA TÚY ĐÃ THỰC SỰ LỘNG HÀNH TRONG HẦU HẾT ĐẠI HỌC XÁ. Người ta rùng mình ghê sợ vì bọn người trẻ này đã coi ma túy như một thứ hổ bách, trò chơi thú vị... chứ không phải những chất độc giết người chậm nhưng vô cùng chắc chắn nữa. Quả thực SV Mỹ thế hệ 1970 đã «giốn mặt» với ma túy ! Hậu quả ra sao, chẳng nói ai cũng biết.



Theo Playboy, thế hệ SV Mỹ 1960 chỉ đán biết tới huỷ ky.. hoặc liều lâm là uống aspirin cho đỡ người ra là cùng». Dán chơi cần sa hồi đó chỉ có một thành phần rất nhỏ, tự nhận nghệ sĩ ở HAI Campus tiến bộ văn minh là Nữ Uớc, California mà thôi.

Còn bây giờ, sinh viên Mỹ trong các ĐHX ghiền những chất gì ?

Ôi, thực sự sinh viên đã « chơi » rất nhiều thứ ma túy, ghiền dinh vào những chất ma túy rất vô lý nhiều khi không sao giải thích nổi. Dưới đây là bảng kê khai những chất độc ai ai cũng ngán nhưng SV Mỹ hiện đang « giốn mặt » đều :

1. CẦN SA : Không biết 53% Thỉnh thoảng 34% : ghiền 13%.— 2. THUỐC TỈNH : (methedrine, Maxinton) Không biết 82% Thỉnh thoảng 16%, ghiền 20%.— 3. THUỐC NGỦ : Không biết 85%, Thỉnh thoảng 14%, ghiền 1%.— 4. LSD Không biết 89%, Thỉnh thoảng 10%, ghiền 1%.— 5. THỨ ĐÙ (phiện, heroin) Không biết 9%, Thỉnh thoảng 6%, ghiền 1%.

Người ta không đán ngờ SV các ĐHX đán « chơi » các thứ dữ như á phiện, morphine ! Không thể ngờ rằng SV Mỹ ghiền bằng ấy thứ ma túy và độc dược... và những chất giết người ấy lại có trữ rất nhiều, ngoại hối huyền !

bán rất mạnh trong bất cứ một làng Đại học nào trên khắp nước Mỹ. Không lần nào Cảnh sát bắt ruồng mà không tịch thu được 1 số lượng SV bị đán áp là khác). Không phải Sinh viên phản chiến (vì dân Mỹ cũng phản chiến vậy !) Mà cũng chẳng phải vì đầu tóc bê bối, đời sống hip-py (tuổi trẻ tiến bộ mà) ?

Thậm chí nhiều người bảo thà đã phải kêu lên : « ôi chao, một quốc nạn ! »

Không có gì quá đáng... vì vài ba năm trước đây, mấy ai đán nghĩ có một ngày nào đó trên Tivi lại có thể xuất hiện những lời kêu gọi tổng thiêt như sau : « Mấy cậu SV, đừng giốn chơi với ma túy mà chết chắc ! » Hay trên màn ảnh nhỏ hiện ra một khuôn mặt khóc ngô, sảng sủa... nhưng thân hình cầm cõi, dã sọ, với một tấm bảng treo nơi cổ : « Coi đây... muôn thàn tàn ma đại thế này thi chơi Methedrine ! » Hoặc những khẩu hiệu bài trừ ma túy trên ra đi-ô nhiều khi điếc cả tai. Những sự kiện đó cho thấy tính cách trầm trọng của sự xâm nhập của Ma túy vào Đại Học đường.

Playboy ; Các cụ chỉ sự hão !
Mỹ đâu có ghiền dữ vậy ?

Trước khi mở cuộc điều tra nhóm Playboy cũng đã biết có tương quan giữa ma túy và sinh viên Mỹ. Nhưng thực ra, họ có ghiền ma túy tới mức độ dã sọ như người ta là hoảng không ? Họ có dại gì lao đầu vào ngàn áy thứ cạm bẫy của ma túy không ?

Về «SV và ma túy» Playboy có những con số điển hình dưới đây sau khi tạm chia ma túy làm 5 nhóm, với 3 mức độ sử dụng KHÔNG BIẾT, THỈNH THOANG, ĐỀU ĐẶN (GHIỀN). Dưới đây là tỷ số đạt được :

1. CẦN SA : Không biết 53% Thỉnh thoảng 34% : ghiền 13%.— 2. THUỐC TỈNH : (methedrine, Maxinton) Không biết 82% Thỉnh thoảng 16%, ghiền 20%.— 3. THUỐC NGỦ : Không biết 85%, Thỉnh thoảng 14%, ghiền 1%.— 4. LSD Không biết 89%, Thỉnh thoảng 10%, ghiền 1%.— 5. THỨ ĐÙ (phiện, heroin) Không biết 9%, Thỉnh thoảng 6%, ghiền 1%.

Nhóm Playboy đặc biệt nhấn mạnh vào sự chính xác của những con số trên và hoàn hỉ thông báo rằng «SV Mỹ không đến nỗi sa ngã ma túy» như các bậc đàn anh ngai hão huyền !

Hãy nhìn kỹ bảng sắp hạng ma túy từ nhẹ đến nặng để nghiệm xét rằng « ma túy càng độc, dữ... thì tỷ số không biết càng cao ». Nếu thứ nhẹ nhất là Cần sa chỉ có 53%, nó xa thì loại á phiện, heroin có tới 99% sinh viên tránh cho xa.

Gọi là ghiền thực thụ, nghĩa là có khuynh hướng sử dụng ma túy đều đều, chỉ có một tỷ số rất thấp. Nhẹ nhất là Cần sa cũng chỉ có 13% sinh viên đán chơi. Thuốc tinh tảo cùi Methedrine, Maxiton, Ephedrine số dân SV ghiền chỉ có 2% !

Ba thứ dữ nhất là thuốc ngủ, LSD, heroin thì tỷ số SV đán phải luôn luôn ở dưới mức 10%.

Qua kết quả trên, nhóm Playboy xác nhận là nói chung, SV Mỹ 1970 hẳn không là gì hiền họa ma túy mà lao đầu vào đại dột như các bậc cha anh là hoảng. Họ biết dù là xài Maxiton trước sau cũng gục, thuốc ngủ làm dần đòn con người và chơi LSD đậm thì hậu hoạn không biết đến đâu mà lường ! Còn những thứ dữ như heroine, cocaine thì chẳng mấy cậu đán liều mạng thử.

Người ta cứ vu vạ cho đại học xã là môi trường lý tưởng của LSD ! Có biết đâu trong 100 sinh viên nam nữ Mỹ chưa có đến 1 người đán xài thử « acid khoái lạc và huyền hoặc » này ! Ghép cho SV Mỹ 1970 cái tên « thế hệ psychedelic » thật sự không giơ tay vỗ hồn. Vì họ chưa do được hậu hoạn của LSD nên có mấy cậu SV đán thử của độc này, dù chỉ một lần ?

Nhiều đắng mồ phạm còn đe dọa đe dường hút cần sa không có hại ! Chơi cần sa sẽ đưa đến heroine, morphine mấy hồi ?

Nhưng những con số thống kê cho thấy số 47% SV Mỹ từng nếm qua khai cần sa chắc... và thực tế có tới 10% chơi heroine hay cocaine hay bắt cứ một thứ ma túy nặng đầu ?

Tuy nhiên số 47% xác nhận có chơi cần sa, trong đó 13% tới độ ghiền.. cho thấy tính cách phổ thông của « thứ lá bất hợp pháp » nhất nước Mỹ. Dù bị nhà cầm quyền « chớp » được 1 tí cần sa là phạt tiền hay phạt tù (tùy theo luật tiểu bang) nhưng chất khói khen khét có ma lực tạo ảo giác vẫn quyết rũ được sinh viên như điên !

Bảng thống kê Playboy về « Cần sa và Sinh viên Mỹ cho » thấy mấy con số đáng lưu ý :

— Số nữ SV xài cần sa luôn luôn ít hơn nam (10 so với 14%).

— Càng con nhà khá giả.. càng ham hút cần sa (con nhà bình dân có 11 trong khi con nhà thượng lưu tới 22%).

— Tuổi dẽ « bắt » cần sa là tuổi 17 (ghiền cần sa tới 17%).

— Tính theo Tôn giáo thì mấy chủ Tin lành kỵ cần sa nhất (tỷ số không hề biết lên tới 63%). Choi đều đều chỉ có 8% nhưng đạo Do Thái lại có nhiều dân chơi cần sa lu bù tới tỷ số 24% nghĩa là gấp 3 lần 1 chủ Tin lành hoặc Công giáo !

Qua bảng thống kê, nhóm Playboy xác nhận trong hàng ngũ SV các làng ĐH, số NỮ chơi ma túy bao giờ cũng ít hơn số NAM. Tuy nhiên về khoản thuốc ngủ mấy cô bao giờ cũng xài mạnh hơn mấy cậu !

SV Mỹ làm tình... và mất trinh sớm hơn trước nhiều !

Bản thống kê về sinh hoạt tình dục của nam nữ SV Mỹ trong campus 1970 cho thấy rõ ảnh hưởng của phong trào giải phóng SEX.

Sinh viên Mỹ thế hệ này biết đến ái tình sớm hơn thời buổi Kinsey gấp bội. Các cô cũng có khuynh hướng « đánh rơi mất trinh tiết » trước năm 21 tuổi.. như các con số chung minh.

Thời Kinsey, nam nữ sinh viên 21 tuổi còn « quê mùa » ở chờ tình trung bình phân nửa các cậu còn chưa biết mùi đời, còn 100 cô có tới 73 cô còn giữ được mang trinh. Bây giờ thì khác hẳn. Play boy đặt câu hỏi : « Bạn có làm tình trước năm 21 tuổi, trước khi lấy vợ lấy chồng không ? »

Trả lời « không đán » chỉ có 18 cậu và 49 cô

« Thỉnh thoảng » 57 cậu — 36 cô
« Luôn luôn » 25 cậu — 15 cô

Như vậy có nghĩa trong số 100 cô gái đại học xã thì già nửa đán mất trinh trước 21 tuổi !

Về sự tương quan giữa Tình dục và Cần sa thì Playboy ghi nhận như sau (con số để sinh viên chơi cần sa luôn luôn biểu tình hàng ngày... đã là cảng rồi) !

Về phái nữ, tỷ số mất trinh của dân chơi cần sa leo lên mức độ đáng ngại : trung bình « chỉ có 14% các cô hút cần sa là còn giữ được trinh tiết » trong khi đám các cô không hề biết đến cần sa, còn trinh tiết lên tới những 62%.

Về phái NAM cũng vậy, con số dân chơi cần sa (làm tình luôn luôn) cũng cao hơn 2 lần dân không biết mùi cần sa. Chỉ có 20% làm tình đều đều trong số kỵ cần sa trong khi đệ tử của marijuana làm tình đều lên tới 43% !

Nghĩa là nói chung DÂN CẦN SA YÊU HĂNG HỒN gấp bội, điều đó đã minh chứng bằng con số !

ooo

Đứng trước SV trong Đại học xã Mỹ 1970 không lưu tâm đến nạn

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có ban nhiêu nơi tại Hải Ngoại
Có người giòng họ Cửng được kế
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Dồi
đáo khí lực « nguyên khí tạo hóa vũ
trụ », khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— « Bí Pháp » gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữu : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Ý giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tô
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bồi sinh lực răng. Giả chua
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 103A Đại lộ Hầu Giang
và 270 Rạch Cát, Quęo (cua) Hầu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lâm Cholon. Thuốc Gao 50\$.
Nước 35% sấp lén...

đã nhiều, đắt chát người đông. Thắc mắc đứng hàng thứ 5 của họ đấy, trong khi quyền hạn SV chỉ xếp hạng 9!

Nói chung SV Mỹ đều đồng ý phải tốp bớt mức sinh sản nếu không muốn xảy ra nạn nhân mẫn. Một phương pháp hay áp dụng để tốp hơn cả là PHÁ THAI lại tạo ra nhiều mâu thuẫn (do ảnh hưởng tôn giáo một phần lớn).

Tuy nhiên, phải nhìn nhận SV Mỹ giờ đã vượt trên các hàng rào tôn giáo, lễ nghi để có một thái độ hợp lý về những trường hợp phá thai. Sau đây là lập trường chung của SV Mỹ 1970 về việc phá thai:

1) Phá thai là sát nhân... tuyệt đối cấm: 7%.

2) Pháp luật cho phép y sĩ được quyền phá thai: 31%.

3) Phụ nữ toàn quyền quyết định phá thai hay không: 62%.

Như vậy, hiển nhiên là SV Mỹ trong campus đã có một quan điểm dễ dãi, hoàn toàn tự do về việc phá thai.

Quan điểm đó phù hợp với sự tiến bộ của xã hội. Cũng vì vậy, 3 tiểu bang đã hủy bỏ luật cấm cấm chỉ triệt để phá thai. Hạ uy di, Alaska, Nữ ước đã cho phép phụ

nữ phá thai, nếu có đơn xin. Mười hai tiểu bang khác đang duyệt xét để cải tổ lại những điều luật cứng nhắc từ xưa, ngăn cản vụ phá thai.

Người ta ghi nhận điều sau này: giới Sinh viên ít bị ảnh hưởng tôn giáo trong quan điểm phá thai. Như đạo Công giáo triệt để cấm vụ này, coi như sát nhân vậy đáng lẽ SV công giáo phải tuân theo giáo luật tức là 100% chống phá thai vậy mà chỉ có 12% chống tuyệt đối trong khi 40% cho phép y sĩ quyết định và tới 48% cho phép tự do phá thai hoàn toàn. Đó là những tỷ số rất đáng kể.

Dưới đây là quan điểm về việc phá thai, theo tôn giáo:

— Tin lành: chống kịch liệt 50%, giới hạn 33%, tự do 62%.

— Công giáo: chống kịch liệt 12%, giới hạn 4%, tự do 48%.

— Do thái: chống kịch liệt 3%, giới hạn 22%, tự do 75%.

Bạn để ý sinh viên đạo Do thái có quan điểm rộng rãi nhất về tự do phá thai chẳng? Tỷ số 75% đó!

Cũng như chỉ có 12% sinh viên công giáo chống phá thai kịch liệt cũng là một yếu tố đáng kể để các cấp Giáo hội xét lại quan điểm về việc phá thai.

Đây hình ảnh thực sự của một sinh viên Mỹ 1970

Tóm lại, nhóm Playboy đã quyết định tìm hiểu sâu rộng về SV Mỹ thế hệ 1970 qua 7300 ca diễn hình, tiêu biểu nhất của 200 làng Đại học toàn quốc. Qua những bảng thống kê đích thực, đây mới là bảng phác họa trung thành của 1 tháng SV Mỹ 1970, không hời hợt, không bơm mèo.

Theo Playboy, 1 SV Mỹ 1970 rõ ràng là một тип công dân biệt suy tư, đúng đắn và cũng có khía cạnh. Nó say sưa về chiến cuộc, về đời sống hàng ngày và về nạn kỳ thị chủng tộc. Nó đúng đắn, hợp lý trong việc sử dụng ma túy và phương pháp cái tổ lái chế độ... và nó bức bối vì sự ủ lì, thiếu thông cảm của chính thể. Nó thực sự khác hẳn các thế hệ trước về các phương diện nói trên.

Về đời sống cá nhân, tháng SV Mỹ 1970 vốn cởi mở, muốn thay đổi. Nó khoái hút cần sa vì sở thích và quan niệm về tình dục rộng rãi hơn; bắt cứ thê hèn nào trước.

Về chính trị, nó chủ trương tiến bộ. Không trung dung nửa vời, không khay nhát cái gì hết. Tự cảm thấy mình có thể về chính trị nhưng không chủ trương «dập phả hết để làm lại». Dù có bao phen «não» ngay trong làng ĐH, vẫn chủ trương cao tay mọi hình thức bạo động, dù là chiến tranh VN, biểu tình trong làng ĐH hay một sự đàn áp của chính quyền.

Nhưng phải nhìn nhận một điều: sinh viên Mỹ quả có tham vọng và bất mãn! Cũng dễ hiểu quá mà! Trong khi trên 3/4 bọn nó chủ trương triệt quần cho mau ở VN thì ông Tổng thống của bọn nó lại lờ đi, coi thái độ chính trị của SV như nơ-pa và... còn xưa quần sang tận Campuchia!

Có 100 đứa thi trên 85 đứa khóc cần sa và hút ký cần sa, vây mìn Quốc Hội của tại nó cứ u u bầy đặt ra thêm luật cấm và còn toan phạt nặng thêm nữa! Tại nó muốn tiễn bộ, cái tổ chế độ theo chiều hướng tốt bất bạo động, thì nhà nước lại giờ trả đậm, buộc tội... và bắn bồ nứa!

Trước thực trạng đó thì tại sao lại đi trách sinh viên bất mãn, thiếu th情报 cảm! Họ còn chưa mất hết tin tưởng ở xứ sở và nhà nước là họ đã biết điều, tự tin và và cũng nhận bản làm rồi đó!



Nghĩ nát về diện ảnh 70

● Bài của TẾ DÊ ●

nhưng cần thiết. Bởi không có xe trên đất nước này có nghĩa là không có chùa, có nghĩa là ngồi nhà xem ciné tưởng tượng. Bàn về ciné tưởng tượng lai ngoài phạm vi bài này nên kể lại phải rút về điểm đã định. Phương tiện chuyên chở tuy khó khăn nhưng dễ giải quyết, bất quá là chúng ta gieo rắc những giọt mồ hôi trên đường đi đến rạp ciné là cung, hẳn ai cũng đồng ý như vậy.

Điểm quan trọng nhất là tiền mua vé. Giá vé càng ngày tăng. Rạp Rex, Eden đã lèo tới một trăm rưỡi một vé thường trực. Trong tương lai quý vị chủ rạp còn sẵn sàng tăng nữa, vì biết đâu đấy, dù sao C.né cũng rẻ nhất. Tuy vậy chủ tăng nữa vẫn có người đi như thường. Ma số người đi càng lúc càng đông. Chắc ai cũng phải chứng kiến trong đời mình ít nhất một lần, cảnh tượng chen lấn nhau nườm nượp tiền, bắc chen rồi nhiều khi còn bị mấy người đẹp ném cho một cái nhìn khinh bỉ. Cái nhìn hàm chứa nhiều ý nghĩa, ai muốn hiểu sao thì hiểu nhưng đại khái là «Thôi! Đô nhà quê! Có cái chó gì phải xem! Xem các chị này, các chị thi múa cho chúng mày, phát chán cho chúng mày một tờ giấy bé con mà quan trọng nết không có nó là chiều nay, tối nay, đời con sẽ khổ nạn, con sẽ không biết làm gì, không biết

Thoạt tiên, nói đến ciné là phải nói đến phương tiện di đến một rạp ciné. Đó là điều tam thường

ĐẤU TRANH CHO ĐỜI

(TIẾP THEO TRANG 4)

Cho nên, chúng tôi tán đồng quan điểm của Nhóm HTN cho rằng nguyên do cần trở công cuộc bài trừ tham nhũng chỉ xuất phát từ sự thiếu sáng suốt và quyết tâm của những người có trách nhiệm. Vì thiếu sáng suốt nên người ta đã không làm được những biện pháp hữu hiệu và vì thiếu quyết tâm nên đã có những trường hợp bị tham nhũng lợi dụng để tồn tại, gây nên một ngô nhãnh là Nhà Nước đã đồng lõa với họ. Chúng liệu cho sự thiếu sáng suốt đó là trong nhiều năm nay, mặc dầu xa xỉ hào hão có tham nhũng, Nhà Nước đã không bảo đảm nổi cho những người đứng ra tố cáo. Một số những người có thênh chí hưởng ứng lời kêu gọi tố tham nhũng đã bị bỏ rơi đến nỗi phải mất mạng hoặc bị ngược đãi, bị làm khổ đê. Ngược lại, nhiều kẻ bị tố là tham nhũng lại vẫn an nhiên tại hưởng giàu sang trước sự phản uất đền cùng cực của dân chúng. Những người hữu trách có thể biện minh cho thái độ của mình bằng nhiều lý do. Thế nhưng, lý do nào cũng không thể đánh đổ được sự thật là đã không có một sự quyết tâm thanh toán iết trạng kẽ trên. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng công cuộc bài trừ iết trạng tham nhũng sẽ tốn hành một cách hiệu quả hơn, nếu đòi hỏi của Nhóm HTN được đáp ứng. Một sắc lệnh bảo đảm cho các nhân chứng, nếu được ban hành sẽ đặt dân chúng vào những điều kiện lợi để tiếp tục tích cực với công cuộc bài trừ tham nhũng. Sự đòi hỏi của sắc lệnh đó không những mang tác dụng khuyến khích mạnh bằng hàng ngàn lần những lời hô hào mà còn khiến cho những kẻ tham nhũng phải chôn bước lại. Tất nhiên, vẫn đề vẫn cần một hồi kết đẹp đẽ là một thái độ hợp lý tiếp theo sau những lời tố cáo. Nhưng khi đã ban hành sắc lệnh trên, chắc chắn Nhà Nước không thể không nghĩ tới việc gì sẽ đến. Vậy, mâu chốt của vấn đề đã sáng tỏ. Bay giờ là lúc mọi người chờ đợi giới hữu trách cho thấy thiện chí của mình trong vấn đề lành mạnh hóa xã hội.

ĐỜI

dẫn dào đi đâu v.v... Có thể giải nghĩa ra nhiều nữa, nhưng sợ tủi lòng người đi ciné nên phải thôi dẫn giải vậy. Ai muốn nghĩ thêm thì cứ việc nghĩ.

Áy là không kẽ nạn chợ đen, vô phúc kẽ nào lười biếng mua vé chợ đen đặt thêm vài chục, khỏi phải chen lấn, thì cũng có lần vỡ mặt. Vì có khi mình ngồi trên mà đào ngồi dưới. Thế là hết làm ăn, mất toi buổi chiều. Mà mua vé chợ đen, láng cháng hỏi vặt vẹo có khi bị chị em cho ăn đòn nữa áy chứ. Nước Giao Chỉ mình có nhiều đặc điểm là như vậy đó.

Nhưng tại sao dân chúng lại kéo nhau đi ciné đúng thế? Thứ bảy, chủ nhật nhà thờ, nhà chùa vắng bóng người xung quanh, đi lễ. Tất cả choai choai, lớn, già, bé đều đến ciné. Rạp ciné trở thành một nhà thờ, một giáo đường có bán vé. Một nơi tin ngưỡng tối thiêng những thần tượng cởi truồng... đáp ứng nhu cầu của tuổi trẻ, của mầm non đất nước. Nhưng kẽ viết bài này xin khẳng khái bênh vực tuổi trẻ, cái tuổi trẻ bị hư hao, bị lừa thương bởi chiến tranh, bởi tham nhũng của người lớn. Họ đã thật tình không có một chỗ nấp dưới bóng mặt trời. Không một chỗ ngồi cho cặp tình nhân 16, 17 yêu nhau, xin được hôn nhau trong chiều thứ bảy.

Khi lợt được chặng đầu là nó hy vọng tìm được một chỗ ngồi. Hy vọng thời vụ rạp ciné là biển người. Biển mòi hôi nách, biển khói thuốc, biển nước hoa rẻ tiền. Tất cả trộn lẫn, quanh vào nhau thành một thứ không khí sền sệt những túi hồn của dân dối giả trí. Có thể sẽ đứng một tiếng, chỉ đứng trước, anh đứng sau và mọi cặp khác đứng sát nút bao vây, những cái vèo nhẹ nhàng, một cái hôn thoáng trên tóc cô bạn gái, một sự che chở nhau êm đềm giữa rừng chó soi hau đợi sẵn sàng chờ sangoi đàm người khác.

Rồi tìm được chỗ ngồi. Ôi thế mới biết chỉ có chỗ ngồi là quan trọng. Họ thở phào hả hè. Nàng ngã vào vai chàng, nói chuyện rỉ rả, mái tóc che dấu một trinh tiết nào còn sót lại. Đó là lúc đèn con sáng. Nhưng rồi đèn sẽ tắt, bóng tối sẽ đồng lõa cho tình yêu. Thiên hạ hỉ hục hôn nhau, sờ nhau như diên, bất kẽ những người không yêu nhau đi ciné. Rạp ciné biến thành một nhà ngủ. Một nhà ngủ rẻ tiền đủ để làm ái tình nữa chừng. Mặc kệ hết chuyện phim và những ai nhột nhạt, họ cần gì ciné vì chính họ đang đóng phim, đang đóng một xen gác cẩn cùn hơn tài tử nữa. Tháng này tôi còn yêu anh tôi còn đóng phim với anh, tháng sau hết rồi, tôi cần phải đóng lại khúc phim đó với một kẻ khác, chưa chắc gì bánh hơn anh, nhưng đó là nhu cầu. Như bây giờ chúng ta đang nhu cầu lẫn nhau!

Thật tội nghiệp cho những cặp tình nhân trẻ, vật lộn không phải với nhau mà là với cái thành ghế chia rẽ họ. Thành đường của tình yêu chính là những rạp Ciné. Đến đây, chúng ta có thể vỗ tay hoan hô những người đã có ý định làm giàu bằng cách chiếu phim giải trí lành mạnh cho những người đi xem với một ý định không mấy lành mạnh cho những người đi xem với một ý định không mấy lành mạnh cho lắm.

Đó là những ngày thứ bảy chủ nhật, còn những ngày thường không đến nỗi tệ hại như vậy. Có kẽ đi tìm một giấc ngủ trưa có máy lạnh nên đã bỏ tiền mua một vé ciné, có những cặp tình nhân hồn nhau mà không sợ ai nhòm tới. Ngày thường ciné trở nên một thiên đường hạ giới. Những dân ghiền ciné đặc biệt không bao giờ đặt chân vào rạp những ngày nghỉ. Họ tìm đến ciné bằng nhiều tâm sự khác nhau. Dân ghiền không phim nào là không xem, xem bất cứ phim nào cũng được. Ấu cũng là cách qua thời giờ, cách quên hiện tại. Họ tìm giải thoát trong ciné, tìm chính mình agoi làn gò ghè, anh hùng, láng mịn qua ciné. Chứ còn mình hiện tại đá ra ngoài đường, cho cũng không thèm gặm. Hoặc cũng có kẽ chán đời vào ciné thả hồn theo những ảo ảnh lúc đèn bật sáng, «giật mình» mình lại thương mình xót xa.

Tâm sự của kẽ đi ciné muôn hình vạn trạng, bao hoài cũng không hết. Chuyển sang ý nghĩa của những cuốn phim đã chiếu trên màn bạc thủ đô một cách tổng quát, chúng ta sẽ thấy rõ có hai loại phim nổi bật: do là loại cao bồi Ý và loại phim chưởng. Hai loại phim này tràn ngập tại trường, vô thường vô phạt nên cũng ăn khách như diên.

Phải nói đến cái hay của những phim cao bồi Ý. Tại sao lại hay? Vì thứ nhất đã là phim cao bồi mà lại cao bồi Ý chứ không phải cao bồi đảng buôn cho điện ảnh Hoa Kỳ. Những phim cao bồi Mỹ không được ăn khách bằng vì Cao bồi Ý làm lì hơn, bạo tàn hơn, máu đồ nhiều, lửa cháy nhiều, hầm hiếp nhiều hơn... Những yếu tố này đã cung cấp nhu cầu đã thu hút thỏa mãn thú tính của con người. Dận Saigon không cần cái nghệ thuật tuy hay nhưng đạo đức lầm cảm của những phim cao bồi Mỹ. Cả phim bán chỉ có hai ba phát còn toàn là tâm trạng sâu xa của con người; phim Mỹ nói nhiều quá, diễn tả nhiều quá. Đối với dân chúng S.i gòn thật không còn gì để nói nữa, mọi vấn đề đều đã phâ sán trước sự hỗn loạn toàn diện của xã hội. Những anh chàng cao bồi Ý làm lì, bắn thủng, đột mũi sùm sụp, chỉ có bắn giết không nói một lời nào, không kêu ca, không oán than mà cũng không tung bừng hoan lạc. Giải quyết việc xong chẳng anh cao bồi nào hồn đảo, hay lên xe theo dào về nhà chẳng hạn như cao bồi Mỹ, những Dàng-Gò đội mũ lèn đầu, đội mạt lạnh lẽo đi về chầu trời vì định một mình. Hình ảnh những người hùng cô đơn, không một bóng dáng tình yêu, không một bàn tay an ủi là hình ảnh lý tưởng của dân ông, con trai Sài Gòn. Hoặc chính họ là như vậy. Hoặc họ đã khát khao được trở thành những Dàng-gò Việt Nam. Thị dụ như Dàng-gò Hà thúc Nhơn chẳng hạn, Chàng ra tay trả bạo nhưng chàng đã chết thảm. Bạo lực vẫn thắng. Nên mãi mãi Dàng-gò vẫn là giấc mơ không bao giờ đạt được của thành niên Việt Nam. Đó là ý nghĩa của cao bồi Ý, của phim cao bồi tầm thường, ba xu nhưng đó chính là nỗi trót ao trong lòng mọi người: diệt trừ bạo lực rồi ra đi về một chầu trời vò định.

Còn phim chưởng thì sao? Loại phim này

xem phải coi chứng. Phim của hãng Shaw hãy xem còn ngoài ra các hãng khác toàn là đầu voi đuôi chuột, với những pha kiếm thuật gượng gạo, loạng quạng. Nhưng phim chưởng cũng đã thỏa mãn nhu cầu giang hồ trong tâm hồn những người đi xem. Phim Tây phim Mỹ bắn một phát là chết một mạng, nên thiếu cái chất hồi hộp của từng thế kiếm, từng thế đứng của phim chưởng, thiếu cái hào hùng của một kiếm khách một mảnh hạ cả trăm mạng. Ai xem phim Thiệu kiếm Kim Yến Tử chắc phải xúc động vì hình ảnh của Vương Vũ một bài thơ gửi Trịnh Phối Phối, giờ cuốn lòng lòng, áo trang của kiếm khách bay trong giọng ngâm sang sảng: «Con chim yến ngày xưa không biết đã bay đi phương nào».

Năm vừa rồi, lại mới xuất hiện Nữ hiệp sĩ mù cũng làm khiếp hồn những thành phần bất hảo. Cũng thế đánh của hiệp sĩ mù nhưng còn thiếu vẻ bình dân, vẻ phong sương. Người xem như nhớ lại năm cõm vội vàng đút vào miệng, nhớ tiếng suýt xoa khi ăn miếng cùi nóng, như những lần rót rượu saké của chàng hiệp sĩ mù không một giọt tràn ra ngoài.

Lúc cuối năm xuất hiện một phim khá mùi mẫn, đó là phim La partenaire, chàng Guillaume Gemma chuyên đóng cao bồi Ý trở thành một tình nhân trẻ tuổi bị đập chết nát nhừ. Phim có những xem táo bạo nhưng rất đẹp, đao cũng đẹp và cũng. Sau đó là phim trào lộng với Victorio du Gasman, một phim tiểu lâm phát biểu rằng đàn ông có 3000 phát đạn để rồi cả rạp phải làm bầm tím toàn nkti dien, phim thứ hai được xem ba lần hình vệ nữ có cả vũ về đàng hoàng. Hoan hô ông kiêm duyệt một phát. Dân chúng Saigon nhiều khi xem ciné mặt cứ tảo ra vì kiêm duyệt quá gay gắt. Cảnh phim đang cởi quần thì đã nhảy lên cảnh lén giường, chui lén giường đã xuống đất, bảo hại bà con ngày thơ mờ mắt đáo lò ra nhò mà vẫn không hiểu gì cả. Con nit tha hồ mà tưởng tượng như diên.

Đó là phim ảnh ngoại quốc. Năm 70 phải bắt buộc nói đến nghệ thuật thứ bảy của Giao chí. Các phim Việt Nam tung ra, gặt hái thành công quá sức tưởng tượng. Dân chúng Việt Nam phần đông là các anh chị em ở hội hè, sen chẳng ra sen, bán bar chẳng ra bán bar rủ nhau đi xem như diên. Phim «Criều kỹ nghệ» mở đầu ở Rex, Thẩm Thúy Hằng đóng vai em như con gái, hấy còn trinh, ôm cái phao bằng con vịt trong hồ tắm, cố đe đặt đòn quả bong, đòn lén cái đít con vịt, rồi vẩy nước te tái. Thật là một xem ngoạn mục. Khán giả ở dưới suýt xoa phê bình quan sát xem hai bên có cần nhau không, không thời nó si bắt tử là nguy cho thần tượng của mình. Tiếp theo là phim «Loan mắt toét» một phim du động với Huỳnh thanh Trà, tài tử có đôi mắt toét nhất VN. Rồi đến phim «Chân trời tim ngắn». Hùng Cường khuôn mặt bột được đóng vai lính chiến, cặp kè với bà ngoại Kim Vui, hôn nhau ra rít, đánh dấu một bước nhảy vọt qua đầu khán giả của nền điện ảnh Giao Chỉ. Tiếp theo là bao nhiêu phim VN

nữa sắp sửa được tung ra thị trường, hứa hẹn nhiều màn có mùi trên màn bạc, chúng ta hãy chờ xem liệu còn có thể ngửi tiếp tục hay đánh phả nô lô mồ.

Đặc điểm của điện ảnh Việt Nam là tài đóng phim lối lạc của những tài tử. Cứ mấy khuôn mặt trơ trẽn quay đi quay lại hết phim này đến phim khác. Vai du đãng cũng Thanh Trà, nhà quê cũng Thanh Trà, vai linh chiến là Hùng Cường, vai bồi cũng Hùng Cường, vai say mê cũng Hùng Cường vai lưu manh cũng Hùng Cường, kép cải lương cũng Hùng Cường, Thanh Tú. Đó là ba khuôn mặt nam lớn nhất của nền điện ảnh của ta. Còn về phía nữ, quay đi quay lại cũng mòng, vũ Thẩm Thúy Hằng, mòng vũ Kiều Chinh, khóc lóc Kim Cương, đau khổ Thẩm Thúy Hằng, yêu đương lại Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chiah v.v... Rút cục lại tất cả là một bài chửi đầy những mảng giả vũ giả, mũi giả. Tất cả chỉ còn là những cục thịt biết cử động. Những khuôn mặt trơ trẽn như những cái thớt xuất hiện hoài hoài trên cả màn ảnh lòi lắn mặn ảnh nhỏ không một cảm xúc. Phải chăng trong lãnh vực nào nước ta cũng thiếu nhân tài cả. Thành thử các nhân tài Thẩm Thúy Hằng, Hùng Cường, Thanh Tú vẫn xuất hiện đều đặn trên khung kính của đài «tàng hình» Việt Nam.

Nói đến màn ảnh nhỏ tưởng cũng phải cảm ơn các chuyên viên, các kỹ thuật gia, các giám đốc, các thứ người đã định dáng đến sự hình thành hoàn hảo của ti vi Giao Chỉ. Nhất là các em lại càng phải cảm ơn hơn nữa. Tivi đã dậy các em đủ thứ bài học yêu đương đến bài học chém giết bằng đủ thứ hình ảnh của một băng tần độc nhất, của một chương trình độc nhất của cả trẻ em lẫn người lớn. Bật cái tách các em thấy Kim Cương khóc mũi bên La thoại Tân, những bài học ái tình lâm cảm nào là mạc oan, nào là bị uống thuốc mè, nào là chửa hoang vv... Rồi những bài hát đậm dật, não nùng, giựt giàn... thời thi đấu cả. Không một đứa trẻ nào không thuộc bài hát nào của Mai Lệ Huyền và Hùng Cường. Đó là những bài học mau thuộc nhất của đứa bé từ năm tuổi tới mười bảy mươi lăm tuổi.

Các em khỏi cần học kỹ cũng thuộc lòng. Nên những vụ hiếp dâm tập thể xẩy ra như cơm bữa, các nhau dân tự vệ trẻ con làm những hành động của người lớn một cách quá trớn. Than ôi, đời là vậy đừng nên than van làm chi.

Tổng kết, cả màn bạc Việt Nam lâm vào tình trạng lủng củng, loạn xà ngầu như vậy. Đừng lâng lâng gì cả, hãy hy vọng rằng năm con heo sẽ còn nhiều phim heo hơn, nhiều chuyện heo hơn nữa.

KHÓC BẠN

NGUYỄN KÝ LÂM

Cố Trung Ủy LLDB, ĐĐ3 Trinh Sát Dù
Đã hy sinh tại chiến trường Kampuchea ngày 24-12-70

Vũ Thế Ngọc
và các bạn H.N.C.

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

SÁCH

VƯỜN QUÊN LẮNG
Tác giả: Viên Linh
NXB: Hồng Hà

Mỗi tác phẩm của Viên Linh đều mang một cái tên thơ mộng: Cảnh cửa Đèm Thủ; Chiều Hôm Gió Cuốn, Cuối Trời Hôn Mè...

Tập truyện dài mới xuất bản dày 134 trang mang tên lấy từ câu thơ của Đinh Hùng.

Khiêu vũ đêm nay mộng trả hình
Trong vườn quên lãng áo ai xanh

Đây là tác phẩm văn xuôi thứ 9 của nhà văn khởi sự nổi tiếng bằng một tập thơ (Hoa Thân).

Nhân vật Chính phảng phất hình ảnh của tác giả: gầy, cao, lông mày rậm... Cậu thản mộc. Thủ mộc mờ da sát lưng là cây cao. Số sang qui đây. Hai lông mày rậm, tuối tối... (trang 39).

Chính đi tìm một hình ảnh đã mất của một người tình cũ. Chính gọi tên nàng là Cúc Hoa. Anh chàng lừng khừng. Nơi lững lờ. Hay im lặng. Tay chân cử động bâng quơ.

Chính đi trong một chiều mưa, lên cây cầu vát ngang bến Lê Q. Liêm. Từ đó chàng có thể nhìn thấy ngôi nhà hồi xưa Cúc Hoa trú ngụ. Một người con gái mặc áo tối đỗ đi qua cầu, đi khuất ở đầu phố. Đó là con đường đọc theo bờ sông dẫn tới ngôi nhà cũ kỹ long lở của Cúc Hoa. (trang 27). Một lát sau cô gái mặc áo tối trở lại, đứng trên cầu. Chính cũng đứng đó. Rồi chàng nghe mặt nước vỡ toang, cùng một âm thanh xao động tại ngõ. (32). Chính ta lên: « Có người tự tử »

Người ta chỉ với lèn được một cái áo mưa đỏ. Và Chính bị bắt. Tình nghi. Có 2 người làm chứng rằng chàng đã đi cùng cô gái áo đỏ lên cầu, rồi cô gái đã rơi xuống sông. Một gai điểm đã tiếp chàng

dưới con đò chán cầu làm chứng rằng Chính đã chỉ cô gái áo đỏ nói rằng chàng hẹn với cô ta.

Thực ra chàng chỉ hẹn với một hình ảnh Cúc Hoa, chàng đi bàng quơ tìm hình ảnh đó. Đời sống thật bàng quơ, thật tình cờ. Một cách tình cờ chàng dính vào một vụ án mạng. Một vụ tự tử?

Nhân vật có vẻ lạnh lùng, đứng đằng, chỉ hơi bối rối trước các cảnh ngộ xảy ra trong đời, khiến ta chợt nhớ đến Mersault trong L'etrange của Albert Camus. Nhưng Chính không tận tình đóng vai trò đứng đằng, lạnh lùng. Nhân vật còn có vẻ tha thiết yêu đời sống, nhớ tình nhân, quan tâm đến số phận « cô gái áo đỏ ».

Chính bị nhốt tạm tại bốt Cảnh Sát. Chàng ở kế bên phòng với một tên du dăng đậm thuế chém mướn. Tên du dăng có ngôn ngữ của một người có đọc sách của « các nhà văn hiện đại ». Thí dụ :

« Nói ra nghe nó kỳ. Nói ra là bắt buộc phải nghĩ tới nghĩ lui, còn làm là cứ phảng phảng bất kể gì... » (71)

« Ái tình nó vẫn làm cầm như vậy ». (95)

Tuy nhiên một tru diêm của tiểu thuyết gia Viên Linh là đối thoại rất linh động, trong hầu hết các truyện của Viên Linh, đối thoại vẫn làm nỗi các nhân vật, làm nỗi các tâm trạng, cảnh huống và cho thấy phảng phất triết lý nhân sinh của tác giả một cách khéo léo hơn là những đoạn diễn tả tâm trạng nhân vật.

Trong khi Chính nằm ở nhà giàm để lấy khẩu cung thi bên ngoài, báo chí sôi nổi « phỏng sự điều tra » về cô gái áo đỏ. Đó là ca sĩ Xuân Lan ở phòng trà Lê Uyển. Cô mất tích 2 ngày nay mang theo những mối tình phỏng trà ca nhạc « Họ nói con nhỏ bị biếp đâm sao đó rồi chán đợi tự tử... còn đặt nghĩ vẫn là anh không chịu lấy con nhỏ nên nó mới tự tử ». (88)

Thế là Chính biết thêm vài chi tiết về cái tai họa của chàng. Chàng hình dung lại cô gái áo đỏ, pha trộn hình ảnh đó với hình ảnh Cúc Hoa. Nàng còn sống? Hay càng đã chết? Đám tang này sẽ thế nào?

Sau cùng Chính được mời lên phòng viên sĩ quan thăm vấn. Một thiếu nữ ngồi đó: cô ca sĩ Xuân Lan, một cô gái mặc áo đỏ.

Thực ra cô nàng không tự tử. Nàng chỉ ném mạnh một cái áo mưa đỏ xuống dòng nước đen kịt của con kinh, trong cơn buồn chán. Và chỉ trong cơn hốt hoảng, Chính đã hô hoán làm.

Một tai vạ tình cờ trong cuộc đời tình cờ. Câu chuyện kết thúc khi Xuân Lan bỏ rơi Chính giữa một đám hát bụi Tàu, lên ra xe taxi chạy mất. Chàng bước đi, thấy chiếc áo đang khoác rộng ra, bay lất phất dưới cơn mưa tối.

HẢI LUU

NHẠC

Dạ hành của những kẻ lang thang

Đó... hối anh, xem dày quê hương tôi, một thùng rác lợn
Đó... hối anh, xem dày quê hương tôi, một đàn ruồi xanh...

Tiếng hát mạnh to, chan chia sẻ đắng cay. Nguyễn Đức Quang đang trình bày ca khúc « Ruồi và Kén Kén » trong đêm họp mặt tất niên, 30-12-70, của phong trào Du ca, tại trụ sở « Việt Võ Đạo » đường Bình Tiên Hoàng Saigon.

Là một phong trào thanh niên phục vụ xã hội bằng văn nghệ, phong trào Du ca thành lập năm 1966, do anh Hoàng Ngọc Tuệ hướng dẫn nay đã có 1400 đoàn viên hoạt động trong 29 tỉnh trên toàn quốc.

Buổi họp mặt tất niên năm nay cũng như phần lớn các buổi sinh hoạt khác, các Du ca viên hát trên bức gỗ, và cộng đồng những người

nghe, ngồi dưới đất lầu lầu cũng được mời hát theo. Khoảng hơn 500 người tụ họp trong một căn phòng không quá ít giò, người hát cũng như người nghe đều lầm lầm mồ hôi.

Nguyễn Đức Quang đã hát bốn bài trong số 10 ca khúc mới nhất của anh, mới cả về tiết tấu lẫn nhịp điệu, trong cái môi trường quen thuộc đó với không khí chung nhưng lần xuất hiện hào hứng của các nhạc sĩ du ca Trịnh Công Sơn, Phạm Duy v.v.

Đêm nay, ngoài phần trình diễn của các du ca viên toàn Hoa thiên Lý và Toán Mùa Xuân, «du ca già» Phạm Duy cũng đã góp mặt bằng bài hát mới của anh; bản Dạ hành cảm hứng là do vú Hà thúc Nhơn. Phạm Duy đã từng ca bài Dạ hành lần thứ nhất trong đêm 27-12 tại câu lạc bộ Làng Văn do Nhóm Hà thúc Nhơn tổ chức.

Ngoài ra, nhóm Phương Ca đã gây thích thú cho khán giả không ít: Gần 20 thiếu nữ đồng phục áo dài VN màu vàng, ôm đàn tranh hòa tấu. Rồi cảnh phương đầu đàn cô Phương Oanh, một cây đàn ca xanh rờn đã cùng các bạn trình diễn những bài dân ca đặc sắc.

Để kết thúc buổi họp mặt, phong trào Du ca đã giới thiệu tờ nội san Đồng Vọng số 1, phương tiện liên lạc giữa các du ca viên và thân hữu.

HẠ QUYỀN

BAO CHÍ

Kỷ lục

Tờ báo chiếm kỷ lục về tỷ số báo bị tịch thu trong năm nay là quyết san Đổi Diện.

Trong năm 70, Đổi Diện đã bị tịch thu liên tiếp trong 8 tháng liền từ số 11 đến số 18. Đọc tên chủ đề các số báo chúng ta có thể biết lý do. Toàn là các « vấn đề cấm kỵ » như: Hòa giải dân tộc. Địa ngục từ đây. 25 năm cách mạng tháng Tám. Bài học cách mạng của Lê nin...

Nhưng chủ nhiệm tờ báo lại là một linh mục dòng Chúa Cứu Thế: LM Chân Tin. Ông cũng đứng làm chủ nhiệm quyết san « Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp » trong nhiều

năm, và đã chuyên hướng tờ báo Đức Mẹ từ phạm vi thuần túy giáo lý sang phạm vi tranh đấu xã hội, theo chiều hướng của công đồng Vatican II. Sau cùng ông được rời khỏi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đặc trách phân thân để làm Đổi Diện, tờ báo khuynh tả cực đoan qui tụ các linh mục và nhà văn Công giáo: Nguyễn Ngọc Lan, Trương Bá Cần, Lý chánh Trung vân vân.

Cô lẽ đã tặng 1 món quà cho LM Chân Tin nhân dịp Chúa Giáng sinh, bà nữ vương đã không tịch thu báo Đổi Diện số 19, mà chủ đề là cuộc viếng thăm vùng Đông Nam Á của đức Giao Hoàng Phao Lô đệ Lục. Tuy vậy không phải đây là 1 số báo về tin tức giáo hội. Chiều hướng của Đổi Diện số 19 vẫn là khai thác khía cạnh chính trị cách mạng xã hội trong cuộc hành hương của giáo chủ Paul VI (VHB)

Đối thoại và đối lập

Nhà Dân Biểu trẻ tuổi, đẹp trai Lý Quý Chung, đã từng lừng danh vì đối lập tại Nhà Hát Tây, lại vừa mới có một hành động khó hiểu.

Số lá từ hơn một năm nay tờ « Tiếng Nói Dân Tộc » của ông Dân Biểu đối lập bị đóng cửa. Dân Biểu Chung chạy mãi để xin ra lại mà cũng không được, nên mới đây ông về chủ trương biên tập cho tờ Đ. Tin nhưng liên tiếp 5 số liền, tờ Đ. Tin bị Bộ Thông Tin ra lệnh tịch thu. Dân Biểu nay bèn nỗi giận cho chạy tit tát cột: « Chúng tôi thách thức Bộ Thông Tin, để đòi ĐỔI THOẠI VỚI NHÀ NƯỚC (Điện Tin số 460 ngày 22-12-70). Một khác khi tới đây, thuyết trước sinh viên Báo chí Đại học Đà Lạt về đề tài Báo chí đối lập, ông cũng hô hào, cổ vũ cho việc đối thoại để giải quyết những mâu thuẫn và thắc mắc.

Nhưng tới khi một sinh viên xin ông giải thích rõ ràng hơn về thuyết « Người Việt Cờ Đỏ » của ông, thì ông trả lời ở đây không đủ thời giờ, muốn biết rõ hơn thì tới tiếp xác riêng.

Sinh viên nọ rất bí hùng vì mới tập tành ở ngoài ngưỡng cửa của nghề mà đã có dịp phỏng vấn một nhân vật quan trọng trong chánh giới và báo giới! Tuy nhiên tới đúng ngày và giờ hẹn, SV nọ tới biệt thự Hạnh Phước

của DB thì được cho biết người chưa ngủ dậy mặc dầu lúc đó là 16 giờ chiều. Đì chơi 30 phút, trở lại thì được biết « người » đã đi vắng rồi. Không thất vọng, anh SV xin hẹn gặp vào ngày giờ khác, nhưng 3 lần rồi 4 lần, lần nào thấy bóng dáng anh SV chạy thắc mắc tới là người nhà đều trả lời ngay: « Ông DB mới đi khỏi ».

Người biết chuyện lấy làm khó hiểu vì chuyện ông DB có võ đối thoại có phải chỉ là thứ « đối thoại » giữa DB với nhà nước mà thôi chứ người dân không có quyền xen vào đó và chỉ có đối thoại khi quyền lợi của DB bị đụng chạm tới ?

Hơn nữa người dân sau khi đã chọn lựa ông làm đại diện cho mình tại nhà Hát tây rồi thi nếu có thắc mắc gì thì cứ việc về nhà vạch đầu gối ra mà đối thoại chứ không có quyền tìm hỏi đáng đại diện của mình? Nếu hai chữ « đối thoại » được hiểu theo nghĩa này ông dân biểu đẹp trai nhà ta là « người Việt... cờ đơn » là đúng lắm, xin đừng than van hay thách đố ai làm gì nữa!

DUY BÌNH

GIAO DỤC

Hướng Đạo họp bạn Suối Tiên

Đó là tên một dòng suối lòng rất sâu nhưng nước cạn vì ở trên miền đất cao, nằm vắt ngang Xa lộ Thủ Đức — Biên Hòa, chảy qua một mảnh « rừng » thưa cây hòn tạp.

Suối Tiên từ nay sẽ đi vào lịch sử hội Hướng Đạo VN, như những cái tên Rừng Sặt (Bắc Ninh BV) Qua Châu (miền Trung) Trảng Bom (Biên Hòa) v.v. là những nơi đã tổ chức trại họp bạn của HDS VN từ khi thành lập đến nay (1930).

Trại nằm bên tay mặt xa lộ, với hai cồng trại vĩ đại mang tên « Trại Giữ Vững » cho ta hình ảnh một thị xã « năm » của các tay săn vàng Mỹ quốc trong phong trào « Đỗ về miền Tây ». Thị xã Giữ Vững có gần bảy ngàn dặm, 3 cái máy phát điện nhỏ, 2 siêu thị bán thực phẩm vật dụng, một cửa hàng nhiếp ảnh do chính nhiếp ảnh gia Trần Cao



Linh trống col. 4, 5 quán nước, một bệnh xá 20 giường với 7 bác sĩ và 30 y tá hàn phèn thường trực... Cửa cửa hàng siêu thị và quán nước tấp nập dân chúng ra vào, còn bệnh xá thì chỉ đòn tiếp ít bệnh nhân, một số HĐS ngã xiu đi dưới cơn nắng gay gắt trong buổi diễn hành khai mạc, và vài ngày kế tiếp.

Với thị xã nám này dàn chúng không mải miết đi mò suối dãi cát kiếm vàng, nhưng kéo nhau đi xin chữ ký và trao đổi các huy hiệu kỷ niệm. Trong các giờ rảnh rỗi, hàng mấy ngàn người đồ xô ra đường chỉ cốt để chào nhau, bắt tay, xin tên và địa chỉ, đổi một cái tua vai lấy một cái khăn quàng, và cười, cười thỏa thuê. Có lẽ đối với đám dân chúng của thị xã nám Suối Tiên, tình huynh đệ chính là một thứ vàng mà họ gắng công tìm kiếm được.

Vì 90% dân số Suối Tiên là các em trẻ từ 12 đến 18 tuổi, thuộc thành phần thiếu sinh và khan sinh của Hội hướng Đạo VN. Các thiếu sinh qui tụ trong 3 trại, các khan sinh riêng một trại gần 2000 người. Khoảng 100 tráng sinh (trên 18 tuổi) và mấy chục cựu Hướng đạo thành lập 2 trại khác, Nơi tiếp đón một số HĐS Trung Hoa, Thái Lan, Úc, Mỹ... được đặt tên là Tiểu tại Olympia.

Trại ngành Kha đặc sắc với rất
nhiều thủ công và các kiến trúc
bằng tre và cây của các em từ 15
đến 18 tuổi. Vườn lèn giữa trại là
một kỳ đài mang hình ảnh mũi tên
đặt trên dây cung căng thẳng sẵn
sàng bắn vút lên trời xanh. Ông Lê
gia Mô, phó tiểu trại trưởng nói
với chúng tôi rằng: «Tuổi Kha sinh
là tuổi khó khăn nhất trong diễn
trình giáo dục của một em Hướng
Đạo, vì đó là tuổi dậy thì của trẻ,
tâm lý và sinh lý chưa quân bình.
Châm ngôn của ngành Kha là khai
phá, nếu không cần thận thì chỉ
còn là Phá ».

Trong khu vực thiêú sinh, nổi bậ^t nhất là tiều trại Phục Hưng vi^t tổ chức và kỷ luật nghiêm ngặt. Tiều trại trưởng là anh Tôn Thất Sam, hiện đang là Châ^u trưởng châ^u Trường Sân Thượng gồm Hường Đạo Sinh các tinh miền cao nguyên. Anh Sam nói rắng : « Trại Hường Đạo phải cho

NHÂN VẬT

Phó Tổng Thống từ giã chiếc áo linh mục

Sau thời gian cai trị, cuối đầu, các ông thực dân Âu Châu bị đuổi ra khỏi «Lục địa vàng». Từ đó người ta thấy một vài lãnh tụ ở Á Châu xuất hiện luôn luôn với 1 chiếc áo đặc biệt trên người. Đó là 1 thứ áo bốn túi, cài nút ở giữa có cõi cao như cõi áo dài phụ nữ Việt Nam. Loại áo này có thể thay đổi một vài chi tiết nhỏ tùy theo mỗi lãnh tụ từ chiếc áo trắng của Thủ Tướng Nehru Ấn Độ, tới chiếc áo ka ki vàng của Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông, nhưng đại khái thì nó vẫn là chiếc áo cõi cao, luôn luôn đi kèm với 1 vài lãnh tụ quốc gia vì vậy dân chúng thường gọi là áo lãnh tụ.

Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ, khi con là Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương của Nội Các Chiến Tranh, thì ông hay mặc đồng phục của Đảng Kaki VN nhưng từ khi trở thành Phó Tổng thống đầu tiên của nền Đệ Nhị Cộng Hòa người ta thấy ông thường xuất hiện trước công chúng với 1 chiếc áo cờ cao màu xám, may rất đẹp. Chiếc áo này làm cho Phó Tổng Thống nổi bật lên trong đám đông các nhân vật chính phủ. Tuy nhiên nó cũng tạo nên nỗi thắc mắc cho nhiều người. Có người cho rằng Phó Tổng Thống đã có tham vọng trở thành một lãnh tụ cờ lớn của châu Á

như Nehru hay Soekarno. Cố
người lại giải quyết Phó TT mặc áo
này để thể hiện ý chí chống thực
dân, thực dân trắng cũng như thực
dân đỏ. Nhưng cách đây hơn 1 năm
khi một ký giả hỏi ông về ý nghĩa
của chiếc áo này thì Phó TT chỉ
khôi hài đáp : « Đó là 1 thứ áo của
linh mục ».

Dần dần người dân đã quen mắt với « thư áo linh mục » này thi đột nhiên sau cuộc công du đầy sôi ảm tại nước Cờ Hoa về, trong khi xuất hiện trước công chúng như tại lễ trình diện các Hội Thẩm Đặc Biệt Pháp viện mới đây, Phó Tổng Thống đã « bỏ quên » mất chiếc áo quen thuộc của ông. Ông lại ăn mặc như những nhân vật

chính phủ khác hoặc như những

Phó Tống Thống đã bỏ mố
tham vọng trở thành 1 lãnh tụ c
lên đời chàng, hay là ông lại chu
biết để thực hành câu « ta lùi m
bước để tiến ba bước », nhất l
rùa bầu cử sẵn đến rồi ?

DUY BÌN

BÀ LẠT

Văn Nghệ mùa Gráng Sin

Thị xã bé nhỏ, lại càng bé nhỏ hơn khi trời mùa đông lạnh giá đã khiến văn nghệ trở nên một nhu cầu cho cuộc sống, nhất là cho những người trẻ tuổi. Trong cái không khí nhàn hạ, bình dị, bèn cạnh những tấm áo len, pardessu áo tiền, những cơn gió vẫn nhẹ áo rời từ Saigon đã làm những ngày Giáng Sinh năm nay thêm hương sắc cho Đà Lạt tràn tĩnh từ lâu.

Trước hết phải kể đến nhóm kịch Trường Giang. Đây là 1 nhóm SV thuộc viện ĐH/DL đứng ra tổ chức. Nhóm đã mời thêm 1 số SV Saigon tên để eung nhau dựng lại vở kịch «Những người không chịu chết» của Vũ Khoa Khoan. Buổi trình diễn được tổ chức tại giảng đường Spellman trong khuôn viên viện ĐH/DL chiều ngày 25-12-70. Nhóm kịch này đã chiếm được phần nào những cảm tình tốt đẹp nơi số khán giả chọn lọc được mời tới dự khán. Trong số khán giả, người ta thấy tác giả vở kịch cũng có mặt. Không hiểu

nhà soạn kịch cần thận khi viết và khéo tinh khi xem này nghĩ gì về những nét diễn tả ý nghĩa chau cha đó của ông nơi những người SV trẻ tuổi trên sân khấu nhỏ hẹp kia. Dù sao về phía khán giả, người ta không đòi hỏi nhiều. Chỉ riêng việc 1 bài kịch tài tử đưa vào kịch thuộc loại có chiều sâu lên sân khấu 1 thị xã cũng đủ làm khán giả hài lòng rồi. Mà nói chung nền kịch nghệ VN đã có gì khởi sắc. Kỹ thuật trình diễn vẫn là 1 thứ kỹ thuật cổ điển. Người thưởng thức thi càng quá thê... Đã đa số vẫn không quên với những vở kịch nặng những triết lý quan trọng ở người viết. Thế mà **NNKCC** được coi là một làn gió mới qua vùng trời Đà Lạt trong 1 ngày Giáng sinh lạnh lẽo.

Sau nhóm kịch Trường Giang
phải kê đến đoàn VN SV Vạn Hạnh.
Đoàn văn nghệ này đã đến Đà Lạt
để tham dự Đại hội SV/PT tại chùa
Linh Sơn.

Những ngày 26 và 27-12-70, Đoàn
đã tổ chức 2 buổi trình diễn : Có
hát và hàn hai 1500 khán giả.

Chiều 25-12 ở trường Võ bị, với sự
sửa soạn chu đáo, tiếp đón nồng
hậu, phượng tiên dài dào. Chỉ tiếc
SV trường Võ bị một số đã qua
thờ ơ.

Một vài nữ đoàn viên tui thân
phát khóc khi đứng trước đám
khán giả quân nhân thật nghiêm
chỉnh nhưng thật lạnh lùng.

Tại hội trường Hòa Bình, ~~đoàn~~
trình diễn vào sáng 26-12. Một tấm
vải lớn với hàng chữ «Buổi ca vũ
nhạc dân tộc Đường Vào Què
Hương» đã được giảng ngang từ 2
ngày trước. Buổi trình diễn này
được dành cho học sinh 2 trường
trung học kỹ thuật Văn Học và
Vật Khoa tại Đà Lạt.

Buổi trình diễn hào hứng hơn ở trường Võ bị nhiều, chỉ tiếc bà diễn văn của ông đoàn trưởng Tiên Rồng « thiếu bối cục », nhiều lời giới thiệu của ông Hiệu Trưởng, bối thươn ông Đoàn trưởng họ quá đàng. Ngoài ra còn phải kể đến khôi họ sinh đã tham dự với một tinh thần kỷ luật quá cao đã che khuất rất nhiều trong việc đánh giá cái « effet » của Đoàn Tiên Rồng.

Chiều 27/12, buổi trình diễn cuối cùng được tổ chức tại giảng đường Spellman thuộc viện ĐH/ĐL.

Tuy VDH không săn sàng v
tổ chức, nhưng số người đến xem
cũng vẫn rất đông đảo.

Nửa tiếng trước ù mờ mà
cả giảng đường đã đầy chật người
Thế mới biết văn nghệ ở một tìn
xa thủ dù đã ăn khách.

DUY YÊU





TÍNH SỐ ĐỜI

THẤT VỌNG

Những ngày cuối cùng của năm 1970 đã qua đi trong sự thất vọng hoàn toàn của những người tin tưởng rằng hòa bình sẽ đến với dân chúng VN trước năm 1971. Cuộc hưu chiến nhân dịp Lê Giáng Sinh đã không được kéo dài và cuộc hưu chiến vào ngày Tết Dương Lịch cũng đã chấm dứt. Trong khi đó, theo tin báo chí, chiến trường Kampuchea cứ mỗi ngày một tăng lần mức độ ác liệt. Một khác, phiên họp thứ 97 tại Ba Lê giữa phái đoàn đại diện các phe tham chiến đã chỉ được nhắc nhở tới như một sự việc không quan trọng.

Triền vọng vẫn hồi hòa bình càng thu nhỏ lại qua một số lời lẽ tuyên bố của các yếu nhân tại Hà Nội cũng như Hoa Thịnh Đốn. Các lãnh tụ Cộng sản tại Bắc Việt, nhân dịp năm 1970 chấm dứt đã không quên khuyên nhủ mọi người nằm trong vòng kiểm soát của họ phải già tăng hơn nữa các nỗ lực chiến đấu. Đại phát thanh Hà Nội cho biết thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng đã chỉ thị cho toàn thể quân dân miền Bắc phải sẵn sàng đánh địch đồng thời cũng cho biết các tỉnh thuộc miền Bắc Trung phần từ khoảng vĩ tuyến 19 trở xuống đã đặt trong tình trạng chuẩn bị nghênh địch. Đổi lại tại Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Mỹ Nixon đã xác nhận lại là Mỹ không chủ trương mở rộng oanh tạc, nhưng quyết dành trọn quyền phản ứng trước các hành động thiếu thiện chí của Hà Nội. Trong bản kiềm diêm tình hình nhân dịp cuối năm 1970, Tổng thống Nixon còn đặc biệt lưu ý tới mức độ xâm nhập của Cộng sản từ Bắc vào Nam và tỏ vẻ e ngại tình hình chiến trường sẽ trở nên quyết liệt vào năm tới.

Bản kiềm diêm của TT Nixon có thể phản ánh đúng những diễn biến ngoài thực tế, tuy nhiên cũng có thể phản ánh sự tự tin nào đó của Mỹ đặt vào năm 1971 đang tới. Rất có thể sự báo động của Tổng thống Nixon về việc Cộng sản gia tăng xâm nhập miền Nam chỉ là một cái cớ cần được nêu ra để Mỹ có thể dễ dàng hành động theo một tình toán đã được sắp đặt từ trước. Tất nhiên, khi nhìn vào điều như thế người ta sẽ phải hiểu rằng những tính toán của Mỹ sẽ không có

chiều hướng giải quyết vấn đề VN dựa trên căn bản như sau: bộ cho Cộng Sản một số quyền lợi nào đó bằng đường lối thương thuyết. Thành ra, nếu triều vong vẫn hồi hòa bình Việt Nam vừa bị thu nhỏ lại thì đồng thời cũng có sự nhô tiếp theo về những hy vọng mà CS đã từ lâu vẫn đặt vào cuộc hòa đàm Ba Lê là qua đường lối thương thuyết có thể tiến tới một thành quả nào đó trong mục tiêu xâm nhập ảnh hưởng vào miền Nam VN.

NHƯNG, VẪN CÓ THỂ HẾT CHIẾN TRANH

Tuy nhiên, trong tuần lễ cuối năm 70 bước sang đầu năm 1971 thực ra không chỉ có những sự việc làm tắt hẳn hy vọng của mọi người về viễn tượng chấm dứt chiến tranh tại VN. Trong khi hô hào dân chúng miền Bắc sẵn sàng chiến đấu, thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng lại nói với một nhà báo Ai Cập là CSVN sẽ dành chiến thắng bằng ngoại giao. Các quan sát viên tình hình đã đặt lời nói trên của Phạm Văn Đồng vào hai dự tính của CSVN. Trong trường hợp thứ nhất, những lời nói trên có thể chỉ là một cách bắn tiếng bán chính thức với Mỹ là CSVN không bao giờ từ bỏ hẳn phương cách giải quyết tranh chấp bằng đường lối thương thuyết. Sự bắn tiếng này có hai ý nghĩa. Rất có thể đây chỉ là một cách để trì hoãn thời gian Mỹ tung ra những phản ứng quyết liệt hẫu lợi dụng vào việc chấn chỉnh nội bộ và kiện toàn các kế hoạch tăng viện cho miền Nam của Cộng Sản Bắc Việt. Nhưng, cũng có thể đây là một đòn chuẩn bị để phản công tuyên truyền đối với những phản ứng mà Mỹ đã nói trước là sẽ đưa ra. Cộng Sản Bắc Việt có thể biết chắc là họ khó lòng tránh khỏi phải nhận lãnh những ngọn đòn chí tử của Mỹ do chính sách của họ và nói trước như thế để dồn hết trách nhiệm cho Mỹ. Trong trường hợp thứ hai, những lời nói của Thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng có thể coi là phản ánh cho chiều hướng mà Cộng Sản VN sẽ theo đuổi trong năm 1971 này. Chính trong ý nghĩa sau này, nhiều người đã nghĩ rằng năm 1971 vẫn có thể là năm mang lại cho những người mong mỏi hòa bình vẫn hồi tại VN một hy vọng

rất đáng kể. Một khác, theo những tin tức ghi nhận được qua báo chí, người ta thấy là mức đầu tuyên bố khá cung rắn, nhưng các nhân vật lãnh đạo tại Hoa Thịnh Đốn cũng như những người cầm đầu chính quyền VNCH vẫn không hề tỏ một thái độ quyết liệt nào có thể được hiểu là phái Đồng Minh Tự Do không còn tin tưởng ở các cuộc hòa đàm nữa. Như thế, vấn đề chấm dứt chiến tranh bằng đường lối thương thuyết vẫn chưa hẳn là một vấn đề đã bị vượt qua, dù tình thế có thêm những yếu tố mới.

TRUNG ĐÔNG—NGA XÔ—TRUNG CỘNG

Câu chuyện về hòa bình VN trầm xuống vào những ngày cuối năm 1970 thì câu chuyện về chiến tranh Trung đông đã bắt ngay sôi nổi hơn. Cuộc hòa đàm giữa các quốc gia Á Rập và Do Thái cho tới tuần qua vẫn còn nằm trong vòng chờ đợi sự thành tựu của các đàm nghị. Trong khi đó, Jordanie lại tỏ ra khá quyết liệt khi kêu gọi Do Thái phải trả lại tất cả những đất đai đã chiếm của quốc gia Á Rập. Ai Cập cũng chính thức lên tiếng tố cáo các nhân vật lãnh đạo Do Thái trong khi nhiều toán dù kích Á Rập vẫn liên tục mở các cuộc tấn công vào quân đội Do Thái.

T chuyện sôi nổi khác tuy không có sáng đèn bên trong nhưng cũng đã được kè như 1 trận đánh quan trọng từ nhiều năm nay: đó là cuộc chiến giữa Nga sô và Trung cộng. Vào những ngày cuối năm 1970, cả Mạc Tư Khoa lẫn Bắc Kinh đã gửi tới nhau những lời công kích xì láng thay vì những lời cầu chúc nhân dịp đầu năm mới. Trung cộng đã tìm đủ mọi lập luận, nêu ra đủ thứ bằng cớ để chứng minh rằng Nga sô là một quốc gia phát xít. Đổi lại, Nga sô tiếp tục mạt sát tập đoàn lãnh đạo chế độ Bắc Kinh là lạc hậu, thoái hóa, tàn ác. Riêng trong nội bộ Nga sô thì tin tuân qua cho biết cuộc tranh chấp quyền hành giữa các lãnh tụ địa Kremlin có vẻ không còn cao điểm nữa. Một nguồn tin của hãng AP cho biết là Brejnev hiện đang là mục tiêu thành toán của một số lão tu khắc đường như do Chelipine cầm đầu. Nhân vật săn này là thủ lãnh của ngành điện Nga, hiện là một ủy viên trong Bộ Chính trị Cộng sản Nga. Nguồn tin trên tiết lộ tên chính tập hồi ký của Krutchev với những tiết lộ có vẻ tấn công Brejnev đã được tờ báo KG3 của Nga bán lại cho báo Life của Mỹ. Tat nhiên, sự việc xảy ra như thế hẳn ngoài ý muốn và sự kiểm soát của Brejnev đồng thời phải được hiểu như đã có một âm mưu lừa đảo nhằm triệt hạ nhân vật này.

TRANH CỨ TT 1971

Trở lại Việt Nam, vẫn đe được bùn đến nhiều nhất trong những ngày thuộc tuần lễ cuối năm 1970 là dự luật ban hành Tổng thống và những nhân vật có thể tham dự trong cuộc bầu cử này. Cho tới nay, dự luật trên đã được Hạ viện thông qua và người ta được biết là trong cuộc bầu cử vào tháng 10-71, kẽ như đã chắc chắn có mặt hai

người là Tổng thống Thiệu và cựu đại tướng Minh. Một vài tin tức cho biết tổng thống Thiệu có thể sẽ đứng chung liên danh với một lãnh tụ Hòa Hảo là ông Trịnh Quốc Khanh và cũng rất có thể sẽ đứng chung với một quân nhân là đại tá Nguyễn Bá. Người tin trước được tung ra sau khi có tin cho biết Tổng thống Thiệu đã họp hội đồng gia tộc để quyết định việc ra tranh cử vào năm tới. Riêng đại tướng Minh thì các nguồn tin cho biết có thể sẽ đứng chung liên danh với hoặc là luật sư Vũ Văn Mẫu, hoặc là luật sư Nguyễn Văn Huyền. Một nhân vật trong khối Phật Giáo Ái Quang còn tiết lộ thêm là rất có thể đại tướng Minh sẽ đứng với giáo sư Trần Ngọc Ninh. Các ông Ninh và Mẫu chưa cho báo chí biết rõ thái độ sau các tin trên, nhưng luật sư Huyền đã chính thức cài chính là không có chuyện đứng chung liên danh với tướng Dương Văn Minh. Lời cài chính của luật sư Huyền khiến một số quan sát viên lại nghĩ rằng rất có thể vào năm tới sẽ có một liên danh khác xuất hiện là liên danh Nguyễn Văn Huyền và Trần Văn Hương. Tất nhiên, cho tới giờ này, người ta chưa thể nói trước về những liên danh sẽ có mặt trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng có thể tiên đoán rằng cuộc tranh cử sắp tới sẽ không dễ dàng như cuộc tranh cử đã diễn ra vào năm 1967, và các ứng cử viên cũng tương đối đại diện rõ ràng một số khuynh hướng chính tại miền Nam hiện nay.

DS BUNKER VÀ CHỢ ĐEN

T vẫn đe khác cũng được đặc biệt lưu ý, những chuyện biến mới có thể lại sắp diễn ra trong lãnh vực kinh tế tại Việt Nam. Theo tin tức ghi nhận được thì các nhân vật hữu trách về hai ngành Kinh Tài hiện đang chuẩn bị cho một loạt các biện pháp mới, sau khi đã đưa ra hàng loạt biện pháp như phân xuất quân binh, thuế kiêm ước và thị trường song hành. Giới thao tin cho biết rằng những biện pháp mới này có thể cũng nhằm vào việc điều chỉnh lại một số thuế vụ. Ngoài ra, cũng theo giới trên thi rất có thể vẫn đe tăng lương cho quân nhân công chức sẽ lại được đặt ra. Vẫn đe này tuy chỉ còn nằm trong vòng dư luận, nhưng đã được mô tả là sẽ được thực hiện để thay thế cho việc trợ cấp về giá cả cho một số nhu yếu phẩm được định cho quân công. Nói một cách khác thì rất có thể vào tuần tới, quân nhân công chức sẽ được biết tin rõ về lương bổng của mình, đồng thời cũng sẽ được biết chắc là sẽ không còn được mua nhu yếu phẩm với một giá đặc biệt nữa. Một khác, người ta được biết đại sứ Mỹ Bunker vừa bị một dân biểu Mỹ lên tiếng tố cáo là cố tình dung túng cho tệ nạn ăn cắp đồ PX của Mỹ, tung ra thị trường để lũng đoạn nền kinh tế VN. Dân biểu Wolf thuộc đảng Dân chủ, sau một thời gian viếng thăm VN đã đem theo về một số hàng ăn cắp làm tang chứng và tố cáo rằng ông đã nghe được nhiều đư

(Xem tiếp trang 49)



KHA TRẦN ÁC

Lý bá Phẩm

Người ta hỏi Đầu Gối nên có thái độ nào với Lý bá Phẩm vừa tuyên bố rằng Hà thủ Nhơn chỉ là một tên vô kỷ luật, các Ký giả là những đứa không đúng đắn nên moi bốc thơm một tên làm loạn, và hiến pháp của ta cao quá, dân trí thấp, ngu quá, cần cất kỹ hiến pháp, đợi trăm năm nữa hay xai. Đầu Gối trả lời: Ở nước mình, mỗi ông Tông trưởng có thể ngang nhiên tuyên bố Tổng thống nhà ta trước kia là 1 huyện ủy viên Việt Cộng, Lý bá Phẩm tuyên bố như rứa cũng chưa thẩm thia gì. Đầu với Lý bá Phẩm, chỉ nên nọc cỗ, đòn vào đít 3 roi là đủ.

Còn thiếu

Các Ký giả săn tin thường trực tại chùa Án Quang đã họp nhau tại quán nước đối diện chùa Án Quang để bầu «10 vị Thượng tọa Đại đức nổi tiếng nhất trong năm». Dưới đây là kết quả cuộc bầu bán:

1) T.T ôn hòa nhất : Thích Thiện Hoa.

2) T.T nói nhiều nhất : Thích Thiện Minh. (Đồng hạng với D.D Nhật Thường).

3) T.T nghiên cứu nhất : Thích Huyền Quang.

4) D.D hứa cuội nhất : Thích Hộ Thiện.

5) D.D nói chơi nhất : Thích Mân Giác.

6) D.D nói ấu nhất : Thích Pháp Siêu.

7) D.D hạnh phúc nhất : Thích Nhật Thiện.

8) D.D bị (GH) cảnh cáo nhiều nhất : Thích Huyền Diệu.

9) T.T Hồi « Chánh » nhất : Thích Thiện Tường.

Và T.T ngủ và bệnh nhiều nhất trong năm là T.T Trí Quang.

Theo nhận xét của Đầu Gối, cuộc «bầu bán» này chỉ phản ánh một phần vào sự thật. Chẳng hạn Đại Đức Hộ Giác ma không được bầu nhất về một đặc điểm nào đó là một bất công ghê gớm. Và còn nhiều thứ «nhất» nữa, các Ký giả quên không đề cập tới. Chẳng hạn theo lời một người đẹp đã từng chung dung với một Thượng tọa, Thượng tọa này đệm nào không có đòn bà thì không chịu nói. Tại sao lại không bầu vị Thượng tọa này là quán quân về môn «không có đòn bà không chịu nói», còn vị Thượng tọa nào giàu nhất, có nhiều biệt thự nhất, vị nào nghèo nhất, đeo nhẫn, cũng không thấy đề cập tới. ĐB Thích nhật Thiện thì được bầu là «hạnh phúc» nhất. Hạnh phúc là cái gì? Về tiền bạc, người yêu, đờp hit hay cái gì? ĐB bỗ khuyết, một bạn đọc gửi tôi tòa soạn danh sách 21 vị được bầu «nhất» như sau:

1) Hay dỗi nhất : T.T Thích Huyền Diệu.

2) Ôn ào nhất : T.T Thích thiện Minh.

3) Thích kiện nhất : T.T Thích Huyền Quang.

4) Thích « tam giác » nhất : D.D Thích hộ Giác.

5) Nói ấu nhất : D.D Thích nhật Thiện.

6) Nói chơi nhất : T.T Thích mân Giác.

7) Nói chơ nhất : T.T Thích mân Giác.

7) No đủ nhất : T.T Tích nhật Thiện

8) Hồi chánh nhất : T.T Thích thiện Tường

9) Im lặng nhất : T.T Thích thiện Hòa

10) Ốm nhiều nhất : T.T Thích trí Quang

11) Hốt của nhất : T.T Thích quảng Liên

12) Gà mờ nhất : T.T Thích pháp Tri

13) Khôn khéo nhất : T.T Thích trí Thủ

14) Uyên thâm nhất : T.T Thích thiện Siêu

15) Bi đòn nhất : T.T Thích minh Châu

16) Xây cất nhất : T.T Thích tâm Giác

17) Bí mật nhất : D.D Thích giặc Đức

18) Nói bậy nhất : D.D Thích huyền Diệu

19) Hăng máu nhất : D.D Thích pháp Siêu

20) Hổ nhất : T.T Thích đức Nghịệp

21) Thất cử nhất : T.T Thích thiện Pháp

Cát kỵ quá

Về nhóm Hà thủ Nhơn Đầu Gối được nghe rất nhiều huyền thoại. Huyền thoại thứ nhất : Nhóm Hà thủ Nhơn là của ông Thiện, lập ra với mục tiêu tranh thủ nhân dân, hốt phiếu cho ông Thiện trong kỳ bầu cử sắp tới. Ông Thiện đã «hết» cho nhóm một số tiền là 20 triệu. Đợt đầu 5 triệu do ông phụ tá Trần văn An trao cho Ủy

Xuân IV, nếu xuất sắc sẽ được đăng lên Xuân Đời - TV.

Kêu chủ nhiệm rách quá không có tiền mua giấy chợ đèn nên dành vậy. Bạn đọc thương hồn đừng chửi rủa tội nghiệp. Tôi sang năm nếu hắn khảnh sẽ làm một số báo Xuân con Chuột riêng rõ thật ác liệt cho bạn đọc lé con mắt luôn.

Xuân con Heo với cái lá da

Ông Cò Chi, giáo chủ đạo « ấy » vừa đến gặp Đầu Gối đã bắt mạch rằng Đầu Gối vì bất lực, vì ăn博士学位 nên mới sinh nỗi đốm cái lá da, mà cũng chỉ biết nhảm mồm mồ mó, mồ tả lá da có hành có mồ thể nổ thê kia, chứ chẳng biết cái lá da theo nghĩa đích thực là cái xác khổng lồ. Lá da có màu hinh vẻ, muôn màu sắc, mòn mòn vui, có mặt mũi tay chân như người, lại có kinh có quyền, kinh ăn khi hiện, kinh tiến khi lui, kinh thai thủ ngũ, kinh miêu miêng, chửi thầm, cùi kinh tài đùa dùng nói giập như sấm sét làm rung động cả trời đất quỷ thần. Nhiều người kinh ngạc nó đã bị nổ quật chết tươi dữ dội. Chuyện là da to lớn là thế, thử hỏi cái thứ Đầu Gối cóm nhà lá da vợ » sức mày mà thấu triệt nỗi.

Sau khi thao thao bất tuyệt 1 hồi hồn hồn hai tiếng đồng hồ, ô. Cò Chi bèn rút các tấp lấy ra 1 xấp bản thảo gần 200 trang đánh máy, nói : « Đây, tặng bao Đầu tập nghiên cứu vĩ đại về cái lá da đáng vào sổ Xuân Con Heo. Xuân Con Heo mà không có lá da thì yếu lắm. Nếu muốn rút gọn cứ chọn những câu đã gạch đứt. Mà nhớ rằng chủ đích tác giả khi soạn tập này là định hình luận án triết học với nhan đề «Hiện tượng luận về cái lá da» (nguyên văn : Phénoménologie de la bagatelle chez les femmes) nhưng sau lại thôi vì nghĩ rằng mấy ông trong ban giám khảo về mòn triết tại đại học Văn khoa rật những mặt nhà tu hay tu xuất cá. Như linh mục Gaultier, các cụ thầy già Ng. văn Trung, Lý chánh Trung, Lê thành Trị, có ông suốt đời chưa từng biết cái lá da (biết đây là thường thức, có sự dân thán () chứ không phải nhìn trộm con nit tê), có ông biết rất muộn hoặc rất

sớ khoảng, như vậy sức mày mà chán nỗi luận án của tác giả được.

Ý định đổi thành nhan đề «Lược khảo về Cái Só Ta của phụ nữ trong giờ van chuong bác học và truyền miệng VN» để tránh bày trước ban giám khảo môn văn chuong quốc àm, nhưng ý định đó cũng xep luon vì nếu không cũng sẽ gặp mấy khuôn mặt cũ lần về cái lá da như cha nội Thanh Lãng, Phạm việt Tuyền hoặc mấy ông hom hem lẩn cảm sấp gần đất xa trời.

Tác giả lại có ý gửi cụ Mai họ Fruyen. Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa để xin dự thi. Sở dĩ như vậy là vì thấy Mai tướng công trước đây đã tổ chức cuộc thi y phục và thi nấu nướng để khuyến khích tài năng của mày phún và người đã giải thích lại khái là trong một cuốn sách Pháp người đọc đã lâu và quên tên tác giả có viết rằng ngay cả việc làm đường xá cũng nằm trong phạm vi văn hóa. Bởi thế Bộ Công Chánh trước khi mở một con đường thường phải thỉnh ý Bộ Văn Hóa xem công việc của họ có làm phương hại đến các di tích cổ chẳng. Vậy quần áo, món ăn cũng là văn hóa, cơ quan văn hóa mở cuộc thi các loại này là đúng. Đức Quốc vụ khanh nói kết, liền hệ văn để họ với vấn đề kia quả là khéo lắm. Bám vào lời chỉ dạy của người và bắt chước người, tác giả lại cũng muốn liên hệ một cách Mao tôn Cương rằng chính cái lá da mới xứng đáng gọi là văn hóa, còn quần áo chẳng qua là cái bề ngoài, một thứ vỏ để che dày cái thực chất là da bên trong. Vì vậy những người nghiên cứu muốn gửi xấp lá da lên Mai tướng công để ngài xem qua(hay xem kỹ tùy thích) xem có ngửi nỗi không, gọi là chút duyên văn tự ti hon đóng góp vào công trình văn hóa to tò bỗ mà ngài đang đưa khu khu khu bèn mình. Ấy thế mà rõ cuộc tác giả không gửi đi.Nghĩ rằng cụ Mai già rồi, gửi lá da cho cụ xem chỉ làm cụ thêm mệt. Cụ quen thói «ngay đèo» để cụ ngồi chờ khoái, ngày cái chức Q.V.K. cũng có nghĩa là «đòi trường không mang cái lá nào» (dịch theo Pháp văn chữ ministre sans porte-feuille), Cụ đã không tra mang lá nay cứ mang lá da đến, chắc chắn cụ sẽ

(Xem tiếp trang 48)



PHÓNG SỰ

CÁC ĐẠI HỌC SĨ RA TRƯỜNG LÀM GÌ ?

PHỤC HƯNG

Hiện chúng ta có 7 viện Đại học và các viện Đại Học Saigon, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Vạn Hạnh, Minh Đức và Hoa Hảo (2 viện sau này vừa khai giảng trong niên khóa 70-71). Trong tương lai VN sẽ có thêm nhiều đại học khác sẽ thành lập để đáp ứng nhu cầu sinh viên một ngày một gia tăng và phát triển được những khả năng cá biệt tại mỗi địa phương. Viện Đại học Tiền Giang (Mỹ Tho) chú trọng đến ngành nông nghiệp, Viện Đại học Nha Trang chú trọng phát triển ngữ nghiệp và hải dương học hiện cũng đang trong thời kỳ nghiên cứu để thành hình.

Với 7 viện đại học đang hoạt động, con số sinh viên ghi danh đã lên đến trên 30 ngàn (Bài phỏng sự này không nhằm mục đích đưa ra những con số thống kê nên chỉ dùng những con số tròn và tương đối mà thôi). Nhưng con đường đại học VN vốn có nhiều chông gai mà sức lực « ròi » gá không chặt, của các thủ sinh không thể nào đương đầu được nên con số đại học sĩ vượt được vู dâng để hóa rồng thật là khiêm nhượng, có lẽ chỉ được trên 1 ngàn là cùng (nghĩa là trong 30 người lên đại học, đã có đến 29 vị bỏ cuộc nửa chừng).

Từ giáng đường đến quân trường

Mỗi năm có thêm một ngàn tân khoa dù ngành bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, giáo sư, tiến sĩ, cao học, cử nhân v.v... gep tên vào giới thượng lưu tri thức của nước nhà.

Nhưng men say chiến thắng hường chưa được bao lâu, sự hân diện đã vượt những chàng dương khinh để đạt mảnh bằng khen có chưa tan đi và những mộng ước dang được thêu dệt chưa tròn thi các vị tân khoa đã phải đương đầu vớ sô vấp đe hiềm hóc, chật vật trong bước đầu tiên vào đời và

bao nhiêu mộng đẹp, bao nhiêu công trình xây dựng bỗng chốc ra mây khói, bây giờ họ mới ý thức 1 cách chua chát là trường đời không dệt đầy hoa gấm như họ tưởng và mảnh bằng chưa tạo cho họ 1 sức mạnh « có bằng mua tiền cũng được ». Trường đời không là con đường bằng phẳng, và từ như trường học. Trường đời có rất nhiều ô gà, cạm bẫy chờ đón họ mà một trong những ô ga lớn nhất mà rất hiếm các đại học sĩ khỏi phải sa lầy là ô ga quân trường.

Luật Tổng động viên đã qui định tất cả các sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đều phải thi hành bốn phần quân dịch. Điều đó rất thông thường vì bất cứ bộ luật của quốc gia nào cũng qui định thanh niên đến tuổi đều phải thi hành quân dịch trong một thời gian pháp định. Nhưng khẽ nói, chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh, cuộc chiến tranh mà CS đã tuyên bố sẽ đánh đến người Việt cuối cùng dù cho kéo dài 10 năm, 20 năm, hay 50 năm cũng sẵn sàng theo đuổi. Trong cuộc chiến tranh như vậy, bốn phần quân dịch được kéo dài vô hạn định và biết bao dang đại học sĩ đã ôm hận chôn vùi mộng đẹp bước chân vào quân trường « Ra đi, không hẹn ngày trở lại ». Bởi vì, thưa qui vị độc giả, công trình, vốn liếng đầu tư trong suốt 20 năm trời mà dũng quên trên ghế nhà trường là cả một công lao khổ nhọc nhưng đáng buồn thay công trình này không có nghĩa lý gì trong quân đội cả, anh có học làm cũng chuẩn úy là cùng, trên đầu anh có vở sổ sĩ quan thương cấp đếm không xuể luôn luôn có quyền ra linh, sai bảo và coi các anh như « ne pas ».

Hai mươi năm dài kinh sử những tướng sẽ được đền bù xứng đáng chẳng hạn cưới được một

cô vợ đẹp, chiếm một địa vị danh vọng trong xã hội, hai ra uốn bằng mảnh bằng của mình giờ phải gác lại vì trong quân đội, vợ là cô nàng M 16 kệch cỡm, địa vị danh vọng là chức « chuẩn úy » và hai ra tiền mỗi tháng xấp xỉ 14 Đức Thánh Trần và một thời hoa niên khép mình trong kỷ luật sắt của quân đội.

Luật Tổng động viên là 1 chướng ngại vật vĩ đại đối với các đại học sĩ những không thể vì thế mà bài bỏ luật này được vì các ngài đại học sĩ chỉ là muôn số, hơn nữa luật TĐV cũng đã ưu đãi các ngài quá nhiều qua qui chế « hoãn dịch vì lý do học vấn » liệu đâu giới hạn nếu các ngài chịu khó học hành, hì đâu lên lợp mồ mán cho đến khi các ngài ra trường. Vả lại hủy bỏ luật TĐV để cho CS nó về đây « sâu yểm » với các ngài chẳng ?

Vì những lý do giản dị đó mà mỗi năm, ông quốc phòng đã tiếp tục tuinh các đại học sĩ tàn khoa vào quân trường học tập quân sự để trở thành những chiến sĩ đập vỡ đầu các thằng cộng sản xâm lăng. Cải học « đại » của các ngài ở đại học đã bị ông quốc phòng cho « de » vì các đại học sĩ không thể dùng ngòi bút « phun chàm nhả ngọc » mà đánh CS được.

Thế là bàng nam, các đại học sĩ tàn khoa lại ra đi, lên đường lũ lượt vào quân trường để bước vào con đường binh nghiệp tạm quên mảnh bằng minh vừa giựt được, tạm lẹp những mộng đẹp hẳng ốm áp. Con số được ông quốc phòng chiếu cố này đã lấy hết 3/5 các đại học sĩ tàn khoa.

Nhu vậy số hai phần năm còn lại, các ngài làm gì với mảnh bằng bằng chiếc lá da ?

Các ngài con ruột của chính phủ

Các đại học sĩ tàn khoa lại chia ra nhiều thành phần khác biệt nhau về cả ngành học lẫn những ưu đãi của xã hội và chính quyền dành cho.

Nhóm được ưu đãi chỉ chiếm 1/5 tổng số các tân khoa hàng năm. Nhóm này xuất thân từ các đại học do chính phủ đỡ đầu và đào tạo, Chúng ta có thể kể đến các Đại học Sư phạm, Cao đẳng Kỹ thuật Phú Thọ, Nông Lâm Súc, Học viện Quốc gia Hành chính v.v...

Các vị theo học tại các đại học này đã được chính phủ lo toàn, săn sóc thật chu đáo ngay từ năm đầu tiên tập tợn bước vào ngưỡng cửa đại học. Cũng vì sự ưu ái đặc biệt này mà đại học sĩ ở các trường này được xem như là con ruột của chính phủ. Điều này cũng không ngoa vì mai đây, khi ra trường họ sẽ được ông chính phủ chiếu cố đến, đưa họ vào những chức vị lãnh đạo guồng máy chính quyền và họ sẽ là những công bộc cần cù, gương mẫu nhất.

Sự ưu đãi mà chính phủ dành cho họ được thể hiện qua những sự kiện như hàng tháng họ được cấp học bổng đầy đủ, được cấp chỗ ở tối, khỏi phải lo nghĩ về xác đê sách vở vì đã được cấp phát đầy đủ, chỗ học cũng khang trang, tiện nghi hơn những đại học khác, không bao

giờ họ phải chịu cảnh sớm từ 6 giờ đã phải đi đến giảng đường để dành một chỗ ngồi. Đã thế họ lại có một qui chế riêng nhằm bảo đảm những quyền lợi của họ khi đang học cũng như sau khi tốt nghiệp. Khi ra trường họ được chính phủ lo tìm chỗ làm trong các cơ sở chính quyền trung ương hoặc địa phương.

Họ sẽ là những ông phó quận, trưởng ty, phó tỉnh tại địa phương hoặc là chủ sự, chánh sở tại trung ương nếu họ tốt nghiệp từ học viện Quốc Gia Hành Chính. Là những giáo sư trung học đệ nhị cấp tại các trường công lập trên toàn quốc nếu xuất thân từ đại học sư phạm. Là những chuyên viên về điện, nước, cầu cống, đường xá nếu ra trường từ cao đẳng kỹ thuật Phú Thọ hay là những chuyên viên về phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, thủy lâm v.v... nếu xuất thân từ trường Quốc Gia Nông Lâm Súc.

Tóm lại chính phủ đã lo cho họ đầy đủ từ khi còn theo học ở đại học và mở một tương lai sáng sủa từ cái địa vị chỉ huy trong guồng máy chính quyền một khi họ rời đại học bước chân vào đời. Quả ông chính phủ xứng đáng là một người cha thương con hết mình, chu toàn bốn phận người cha và hy sinh thân mình, tìm mọi cách xây dựng những bước thang danh vọng sáng ngời cho những đứa con thân yêu khoan thai đặt bước lên đó một cách chắc chắn và dễ dàng.

Nhưng chưa hết, họ còn được ưu đãi hơn các bạn xuất thân từ các ngành đại học khác ở qui chế biệt phái ngoại ngạch. Lẽ dĩ nhiên sau khi tốt nghiệp đại học, họ cũng phải nhập ngũ để thi hành bốn phần quân dịch như hầu hết những bạn bè họ. Tuy nhiên họ chỉ bị ràng buộc trong đời quân ngũ chỉ một thời gian ngắn ngủi hoặc là 9 tuần lễ hoặc 9 tháng tại quân trường mà thôi và sau đó vì là những chuyên viên tối cần thiết (?) để điều hành guồng máy công quyền, họ được biệt phái ngoại ngạch về nhiệm sở cũ, mặc lại bộ đồ dân sự, sống lại cuộc đời công chức « sáng vác o di chiều vác về », tiếp tục nhiệm vụ « ăn trên ngòi trước » và thỉnh thoảng làm vài cái áp phe tham nhũng xứng đáng với những năm học làm công bộc ở nhà trường và gọi là trả công cho ông Chính phủ nuôi ăn học.

Cuộc đời họ cứ thế mà thăng quan tiến chức, không gặp phải một trở ngại nào đáng kể vì định mệnh đã dành cho họ những ưu đãi hậu hĩnh.

Và rồi họ chỉ chờ dịp cưới về một cô vợ đẹp, con nhà giàu, cuộc đời họ đã sung sướng, bây giờ lại còn được « chuột sa hũ gạo », sống cảnh vợ đẹp, con khôn, nhà lầu, xe hơi, có danh vọng, uy quyền đối với xã hội. Thiết nghĩ cuộc đời đó, còn ai mong muốn gì hơn và có lẽ, họ khi bước chân vào ngưỡng cửa các trường đại học của chính phủ cũng chỉ mơ ước đến thế là cùng.

Và những đại học sĩ « cocce »

Còn lại 1/5 các vị tân khoa cuối cùng mà chúng tôi ghép họ vào thành phần « cocce » (con ông cháu

cha). Kể ra ghép như vậy cũng khi oan uổng cho nhiều dâng, vì thật ra họ không phải hoàn toàn là «coce» cả đâu.

Một số các tân khoa được ưu đãi nhờ ở những lý do hoàn toàn không dinh dâng gì đến tài ba riêng của họ mà có lẽ nhờ «phúc ẩm tồ phu» khiến cho gia đình họ đơn chiết, không người chăm nom mẹ già, con cái hoặc là vì từ khi ra đời, vì là con cầu tự hay con thánh, con thầy, họ đã có một sức khỏe không lấy gì làm khả quan lắm, cư èo nột và cho đến tuổi trưởng thành, sức khỏe họ ràng ngày xuống dốc theo tỷ lệ nghịch với số tuổi ngày một tăng.

Cuộc đời lại có nhiều điều tréo ngoe, chính những điều mà đáng lẽ phải kể là bất hạnh nói trên thi ngược lại trong thời buổi chiến tranh, song hành kiêm trước hiện này lại là những dịp may hiếm có đối với những cụ tân khoa «thiên tiên bắt túc» đó.

Vì một lẽ dễ hiểu là luật lồng động viên vốn rất nhân từ, sẵn sàng dành cho những thanh niên lỡ gặp phải hoàn cảnh đáng thương như yếu kém sức khỏe hoặc là gia đình đơn chiết không người nuôi dưỡng cha già, mẹ yếu v.v... được hoãn dịch vì lý do sức khỏe hoặc già cảnh.

Với những ưu đãi đó nên mặc dù không thuộc thành phần «coce» thực sự, nghĩa là thuộc những gia đình có thể lực, tiền bạc nhưng sự ưu đãi trời cho đó trên một danh nghĩa nào cũng có thể gọi là «coce» vậy, nếu hiểu «coce» một cách rộng rãi hơn là những trường hợp ngoại lệ được đời dành cho nhiều ưu đãi.

PHONG NGÚA

**Ghé chốc, lò lói, gài túi dâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn**

ÔNG TIỀN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)
Nhà thuốc ÔNG TIỀN
Phú Lãm—CHOLON—KNBYT số 3 — 9.5.63

Những đỗng đại học sĩ tân khoa này đã khỏi bị chỉ phổi vì luật lồng động viên ngoại trừ mỗi năm một lần quá bộ đến nhà Đặng viên hoặc các tòa Đô chính, tòa hành chánh tỉnh để già hạn, tấm giấy hoàn dịch, mọi tấm giấy mà trong thời buổi này có giá trị như một tấm thông hành đi vào con đường uy quyền, danh vọng đối với họ. Họ ở lại cuộc sống dân sự và các chỗ làm béo bở tại các cơ sở trên mọi địa hạt đang rộn ràng chờ đón họ. Thường thường họ không thêm bước vào ngưỡng cửa công bộc vì đồng lương chết đói, vì nhiều gò bó mắc dù giờ này cũng được nhiều bỗng lộc riêng tư. Họ trãi lại già nhập những hoạt động tư ngoài lãnh vực chính quyền, chẳng hạn tại các công ty tư nhân lớn hoặc của người VN hoặc của ngoại quốc mà lương bổng mỗi tháng xấp xỉ từ 30 ngàn trở lên đối với những người có bằng cấp đại học. Họ có thể là giáo sư tư thục ma lương giờ từ 200 len đến 700 đồng. Họ có thể là những luật sư tạp sự, những nhà doanh thương với nghề hoặc vở so nghệ nghiệp hoặc giúp họ hai ra tên trong thời buổi kinh pien này.

Nhờ do bồm đường của họ dù đến sự giàu có, công danh, sự nghiệp cung đê dàng ma gan gùi. Họ cũng lại ái diện cái cau vợ đẹp con khôn, xe hơi nhà lầu như bao nhiêu đang tân khoa khác hàng mơ ước, áp tú từ kai còn ngồi trong ghế giang đường, nhưng may ai đã thực hiện được nếu không có những lợi tức từ bên ngoài, lại không dinh dango gi đền tài năng của riêng mỗi người.

Trở lại với thành phần «COCC» chân chính nghĩa là những vị mà nhờ trời được sinh ra từ những gia đình có cha, ông nam giữ những địa vị quan trọng trong xã hội. Nhưng bậc sinh thành này đã thực thi đúng mực tục ngữ thuần túy VN. «Một người làm quan, cả họ được no».

Nhờ ở địa vị xã hội, nhờ ở uy quyền hét ra lửa, nhờ ở thế lực tiền bạc là những điều kiện sung mãn để làm vua lam chúa trong xã hội thế lực, tiền tài hiện nay. Các bậc sinh thành đã lo cho con cháu họ là những dang đại học sĩ tân khoa một cách chu đáo.

Các vị tân khoa có thể được cha mẹ lo lắng cho xuất ngoại du học thêm lên bậc cao học, tiểu sĩ nếu họ còn muốn deo đuổi đại học hoặc họ con muối hướng những năm tháng không bị ràng buộc trong quân đội (sic) và nhất là muôn hướng những thủ áu chơi ván mưu của xứ người.

Dù học doi voi ai thì khó chửi đối với những vị này chỉ như tro ban tay, chỉ vài cú điện thoại, chỉ vài «t» bỏ ra, một thời gian ngắn họ đã có thể bước lên chiếc phi cơ phản lực Boeing tối tân của hãng «Pan Am» hay «Air France» tách ra nước ngoài. Sự dê dàng do lẽ dĩ nhiên có được nhờ sự can thiệp có hiệu lực (bằng tiền bạc hoặc thế lực...) của ông cha họ.

Còn các ngài tân khoa đã chán cuộc đời đi học và chỉ muốn chờ cơ hội tốt ẩm một cõi nắng mòn đăng hộ đối, con nhà giàu nứt đố đổ vách cõi các tỉ phú Nguyễn Thành Niệm, Nguyễn cao Thắng v.v... thì cũng được các bậc cha mẹ lo lắng chu đáo.

Điều lo lắng trước tiên của các bậc cha mẹ là

làm thế nào con em họ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ông quốc phòng. Họ cũng chẳng khó khăn gì mấy, chỉ bỏ ra vài trăm ngàn là có được một tấm giấy hoãn dịch hoặc miễn dịch ngay (Giá cả có thể hỏi các vị hữu trách ở Trung tâm II Tuyễn Mộ và Nhập ngũ ở Nha Trang). Hoặc là hợp pháp hơn, họ có thể tìm cho con em họ những chỗ làm tốt trong guồng máy công quyền ở trung ương để con em họ có thể hoãn dịch vì lý do công vụ hoặc được biệt phái ngoại ngạch về nhiệm sở cũ sau thời gian thụ huấn quân sự tại quân trường.

Sự kiện này có thể tìm thấy dễ dàng tại các Bộ, Phủ — ở đây những chức vụ như Công Cán Ủy viên, Tham chánh vàn phòng hoặc là chuyên viên tối cần thiết đều được giao phó cho những vị tân khoa trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp và mang cái mác tờ bô trước ngực «COCC».

Có lẽ phương thức này thịnh hành hơn cả vì lẽ thứ nhất là hợp pháp và một lẽ khác là với những chức vụ chính trị khá cao đó, con em họ rất dễ tìm thấy những mỏ vàng kẽm sù chờ đợi họ đến đào. Vừa có tiền bạc, vừa có địa vị xã hội cộng thêm cái bằng cấp và tuổi trẻ, đẹp trai, thiếu gì tiêu chí khuê các đê mat xanh đen phai không các dang tân khoa?

Đến đây, trước khi chấm dứt loạt bài phỏng sự này, xin có lời «thanh minh thanh nga» với qui vị đọc giả yêu quý và các đỗng đại học sĩ tân khoa.

Lẽ dĩ nhiên trong số các tân khoa hàng năm còn có các cô cử, cô nghè. Nhưng tác giả đã không đề cập đến vì loạt bài này chỉ nêu ra 1001 cách đi đến tiền tài, danh vọng dù là hợp pháp hay bất hợp pháp của các cậu tân khoa ma thời. Còn các cô thiết nghĩ thương để đã dành riêng cho họ con đường độc nhất và cũng cao quý nhất đó là con đường làm vợ, và vì sự cao quý của nghĩa vụ làm vợ nên kẽ hén này đã không dám đề cập đến trong loạt bài nham nhở này.

Phía khác trong các cậu tân khoa, lẽ dĩ nhiên một số sẽ không đi vào những con đường kẽ trên mà lại đi vào những con đường có thể khóc khuỷu hơn, trù ngại, gay go hơn nhưng cái đích của con đường lại cao đẹp hơn, phù hợp với lý tưởng của tuổi trẻ hơn, con đường đem khả năng của mình sau 1 thời gian dài dài mài trên ghế nhà trường để phụng sự quốc gia dân tộc. Thành phần lý tưởng này chúng tôi cũng xin được miễn đề cập.

Chỉ còn lại ba thành phần có thể là chiếm đa số mà này giờ qui độc giả đã tường lâm, họ có thể đáng thương, có thể đáng chê trách nhưng dù sao họ cũng là một đám đông nổi tiếng thuộc vào thành phần «thượng lưu trí thức», rường cột của quốc gia xã hội và số phận của họ một phần nào cũng quyết định tương lai của dân tộc.

Tương lai dân tộc còn đèn đui nếu họ không giúp ien gì được thích hợp với khả năng, bằng cấp của họ hoặc họ chỉ dùng khả năng vào mục đích cá nhân, nhỏ nhen là câu một cõi vợ đẹp, một địa vị xã hội tạm bợ với những nhà lầu, xe hơi để khoe với đời rằng ta dày dà «công thành danh toisa».



CỤ LƯƠNG ĐI TU

(Chủ tịch Hạ Viện khoe có ý định muốn đi tu)

Cụ có ý bỏ đời tu đạo
Ôi đáng khen «liệt lão v anh hùng
Chán rồi, cái miếng đinh chung
Công danh phù phiếm có khùng mới theo
Hãy tìm chốn đèo heo hút gió
Khoác nâu sòng chuông mõ ê a
Tiếc chi một khúc tuồi già
Đời người tới lúc bóng tà hiên tây
Nghe lời Tú, tu ngay là phải
Kiếp sống thừa còn lại là bao
Chẳng qua hơi gió thở phào
Nếu chưa xám hối chừng nào siêu thăng ?
Lần khân mãi, nhùng nhằng chẳng dứt
Khi chết rồi, nhầm mắt không yên
Còn mê cái thú «tu tiền»
Còn thương những «đức thánh trần» là sai /
Sắp xuống lõi, miệt mài chi lầm
Đời bon chen say đắm mắt công
Quảng cha cái gánh non sông
Mặc cho bọn trẻ bể bồng với nhau
Ví ngăn ngại cạo đầu xuống tóc
Thì chơi trò khóc lóc van xin
Đem thân nương bóng quần «din»
Của em Bửu Hiệp nhiều «xin» lầm xe)

TÚ KẾU

VỀ NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ CỦA ĐẠI TÁ LY BÁ PHẦM



MỘT VẾT NHỚ CỦA CHẾ ĐỘ

I.

Theo 1 số nhật báo tại Saigon, Tỉnh trưởng Khánh Hòa, đại tá Lý Bá Phẩm vừa tuyên bố về một số vấn đề đang gây sôi nổi dư luận hiện nay với những lời lẽ và có ý kiến có thể làm kinh ngạc mọi người. Trước hết, đại tá Lý Bá Phẩm đã cập tới vụ án Hà Thủ Nhơn và xác định theo quan điểm của ông, HTN chỉ là 1 phần tử nổi loạn cần phải thẳng tay trừng trị. Ké đó, ông phê bình một cách笼括 rằng báo chí VN chưa đáng gọi là báo chí bởi chỉ gồm những kẻ vô ý thức, lợi dụng nghề cầm bút để xuyên tạc sự thật, nói không thành có. Cuối cùng, đi xa hơn, ông cho rằng dân trí VN còn quá thấp, chưa có hiểu biết để được hưởng đời sống dân chủ. Dựa trên nhận định này, ông kết luận nên cất Hiến pháp Việt Nam đi, ít nhất cũng cả trăm năm nữa, bởi Hiến pháp đã dành cho những người dân ngu dốt cái quyền sống mà do

sự ngu dốt, họ chưa đáng được hưởng. Ý nghĩ đầu tiên của tôi trước những lời tuyên bố trên là những ý nghĩ dường đài phản bài hước. Tôi cho rằng it ra thì ông Lý Bá Phẩm đã nói đúng, bởi dù sao ông cũng làm một công dân VN. Con người ông đã trở thành chủ gác cụ thể cho chính nhận định của ông về dân trí VN. Tuy nhiên, ông Lý Bá Phẩm chỉ là cá nhân, nếu có mang tính chất tiêu biểu thì cũng chỉ tiêu biểu cho một số nhỏ nho ñó chứ không thể tiêu biểu cho toàn thể dân chúng Việt Nam. Cho nên sau những ý nghĩ đầu tiên đưốc tôi đưa ra, tôi đã không thể tiếp tục cho rằng ông Lý Bá Phẩm chỉ vừa diễn một trò hề. Bởi mọi người đều có thể sán sàng bỏ qua việc ông nhục mạ Hà T. Nhơn và tập thể báo chí, nhưng không thể bỏ qua việc ông nhục mạ dân tộc VN bằng cách đồng hóa mọi người với ông. Hơn thế nữa, mọi người đều biết rằng ông Lý Bá Phẩm là

II.

Đã từ lâu, người ta thường phán rằng miền Nam Việt Nam chưa bao giờ được những phần tử có đầy đủ khả năng và tư cách để cung ứng cho nhu cầu chỉ huy thuộc nhiều ngành hoạt động. Lời phê phán đó đã được xác nhận công khai trước qua việc ông Trần Văn Hương than phiền rằng nội các của ông chỉ gồm những cá ron tép thối. Sau khi ông Lý Bá Phẩm đưa ra những lời tuyên bố trên, vấn đề lại được

tác nhân thêm một lần nữa bằng cách thực tế. Vào dịp tiếp xúc với y sĩ Phạm Văn Lương, Tổng Thống Thiệu cho biết là ông vẫn tiếp tục tìm những người trong sạch và có khả năng để trao phó công việc. Qua trường hợp Lý Bá Phẩm, người ta có quyền nghĩ rằng Tổng Thống Thiệu đã nói không đúng sự thật. Bởi, khi tuyên bố mọi sát chính dân tộc mình, ông Lý Bá Phẩm đã cho thấy ông là một phần tử ngu dốt đến cùng cực. Quan trọng hơn cả sự ngu dốt đó là cái chiêu hương suy tư mà ông Lý Bá Phẩm đã chứng tỏ qua những lời tuyên bố của ông. Ông có thể tin rằng ông đã nói đúng sự thật, nhưng ở cương vị một viên chức chỉ huy hành chánh như ông thì cái sự thực mà ông đã cập tới đòi hỏi ông phải sắp đặt kế hoạch để giải quyết chứ không phải lèn tiếng còng kich. Tôi không hiểu ông Lý Bá Phẩm quan niệm về nhiệm vụ cai trị như thế nào đến nỗi có thể né tránh những lời tuyên bố đã có. Khi ký giấy bổ nhiệm ông Lý Bá Phẩm chức vụ Tỉnh Trưởng chắc hẳn ông Tổng Thống Thiệu phải kỳ vọng khá nhiều vào ông. Tôi nghĩ rằng ít nhất Tổng Thống Thiệu cũng phải nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ cá nhân của ông Lý Bá Phẩm, phải gặp gỡ và nghe ông Lý Bá Phẩm nói. Vậy, hồ sơ cá nhân của ông Lý Bá Phẩm đã ghi ông là người như thế nào và ông đã nói về nhiệm vụ cai trị như thế nào với Tổng Thống Thiệu để vây nguyên thủ quốc gia trung chịu trao phó nhiệm vụ cho ông? Chiếu theo lời lẽ đã có của ông, tôi không thể tin rằng ông Lý Bá Phẩm có thể biện minh rằng ông tuyên bố không với han ý. Điều ông định đe cập tới chỉ là phản ánh thái độ không đồng ý đối với một số người lạm dụng sinh hoạt dân chủ để gây loạn. Nếu có lời biện minh này, ông lại càng chứng tỏ sự không hiểu biết về nhiệm vụ cai trị là nhiệm vụ mà ông đang giữ. Một người dân thường có thể lên tiếng than phiền về những sự lạm dụng đó, nhưng riêng ông, ông là một người có tin tức của Tổng Thống Thiệu như có tên ông, đã tiết lộ với chính chúng tôi hoặc giả Tổng Thống Thiệu đã bỏ nhiệm ông chỉ vì sợ sét. Trong cả hai trường hợp này, quả tình chúng tôi đều không tìm thấy một sự đáng khích lệ nào. Bởi

đến chí vì bỏ nhiệm người theo tiêu chuẩn tham tín không cần đến kha nang và tư cách đạo đức thì Tổng Thống Thiệu hiển nhiên đã không đáp ứng đúng mong mỏi của những người đặt nhiều tin tưởng ở tinh thần lãnh đạo của ông. Ngược lại, nếu bỏ nhiệm lần lần vì thiếu sót thì đã có sự thiếu sót qua lớn trong trường hợp Lý Bá Phẩm.

III.

Sự thất vọng của mọi người đối với những cách bổ nhiệm trên càng lớn lao hơn nữa, nếu người ta lưu ý tới hậu quả của nó trong thực tế.

Tôi có thể nói ngay rằng người dân Khánh Hòa đã không may mắn một chút nào khi họ có một Tỉnh trưởng là ông Lý Bá Phẩm. Thực tế xã hội VN hiện nay cũng như thực tế xã hội của muôn đời luôn luôn đòi hỏi những nhà cai trị phải có một thái độ ưu ái đối với những người dân thấp còi bé miệng. Thái độ ưu ái đó cũng trở nên khá iiot hơn trước những người dân mà trình độ hiểu biết còn quá thấp. Bởi chỉ như thế, người dân mới hy

UYEN THAO

vọng sẽ níu được vào tay những nhà cai trị để vươn lên lần. Riêng ông Lý Bá Phẩm lại nhất định nghĩ ngược lại. Khi cho rằng nên cất Hiến pháp đi 1 thế kỷ nữa, ông Lý Bá Phẩm hiển nhiên đã cùi trung đập sâu xuống vực thẳm tất cả những người xấu số. Ông Lý Bá Phẩm có thể biện minh rằng ông trao phó nhiệm vụ cho ông? Chiếu theo lời lẽ đã có của ông, tôi không thể tin rằng ông Lý Bá Phẩm lại có một quan niệm xác đáng về nhiệm vụ cai trị và có đủ những điều kiện về khả năng, tư cách để khiến cho Tổng Thống Thiệu tin tưởng ở ông. Cho nên, tôi đã buộc lòng phải nghĩ rằng ông Lý Bá Phẩm chỉ leo lên được tới chức Tỉnh Trưởng vì những lý do bí ẩn nào đó. Hoặc giả ông là một người thân tín của Tổng Thống Thiệu như có tên ông, đã tiết lộ với chính chúng tôi hoặc giả Tổng Thống Thiệu đã bỏ nhiệm ông chỉ vì sợ sét. Trong cả hai trường hợp này, quả tình chúng tôi đều không tìm thấy một sự đáng khích lệ nào. Bởi

vụ án Hà Thủ Nhơn, nhất là ở điểm kẻ nào đã bắn hạ viên y sĩ này. Và sự việc được soi sáng đó là khiến chúng tôi thêm lo ngại cho số phận của những người dân Khánh Hòa là những người đang sống dưới quyền cai trị của ông Lý Bá Phẩm. Nhìn vấn đề trên một cách ban rộng lớn, chúng tôi cho rằng chế độ này sẽ không có một viễn tượng huy hoàng nào khi có những cá nhân như ông Lý Bá Phẩm trong số những người lãnh trách nhiệm xây dựng chế độ. Bởi chiếu theo lời tuyên bố của ông Lý Bá Phẩm rõ ràng ông đã coi chế độ hiện hữu chỉ là một sự lầm lỗi không bao không kém cho nên ông mới thấy cần phải cất Hiến pháp đi túc là thấy cần phải phả bỏ tất cả. Một chế độ chỉ do những kẻ muốn phả bỏ chính nó «xây dựng» thì người ta sẽ phải hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai tiếng «xây dựng» đó ra sao.

IV.

Đầu tháng 9 năm 1970, sau khi xảy ra vụ Hà Thủ Nhơn, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ ông Lý Bá Phẩm. Trong dịp đó, ông Lý Bá Phẩm đã nói với chúng tôi rằng chính ông mới nhận được ý kiến của Tổng Thống Thiệu qua một cuộc điện đàm là không nên tuyên bố một điều gì với báo chí về vụ Hà Thủ Nhơn. Cho nên, mặc dầu cho chúng tôi biết một số ý kiến, ông đã yêu cầu chúng tôi dấu dùm tên ông. Chúng tôi đã giữ lời hứa không ghi tên ông lên mặt báo. Nhờ lại buổi tiếp xúc đó, chúng tôi chợt có ý nghĩ rằng phải chăng ông Lý Bá Phẩm lại mời nhận được một số ý kiến của Tổng Thống Thiệu qua một cuộc điện đàm mới? Và như thế, những điều kiện về khả năng, tư cách để khiến cho Tổng Thống Thiệu tin tưởng ở ông. Cho nên, tôi đã buộc lòng phải nghĩ rằng ông Lý Bá Phẩm chỉ leo lên được tới chức Tỉnh Trưởng vì những lý do bí ẩn nào đó. Hoặc giả ông là một người thân tín của Tổng Thống Thiệu như có tên ông, đã tiết lộ với chính chúng tôi hoặc giả Tổng Thống Thiệu đã bỏ nhiệm ông chỉ vì sợ sét. Trong cả hai trường hợp này, quả tình chúng tôi đều không tìm thấy một sự đáng khích lệ nào. Bởi

(Xem tiếp trang 48)

BẢN ĐỜI VIẾT VỀ HÀ THÚC NHƠN

Luôn luôn đặt niềm tin vào Nhóm HTN

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng tuyên bố : « Tham nhũng là một quốc nạn ». Trong khi đó, cộng sản cũng là một quốc nạn nữa mà quốc cần thay đổi thừa nhận.

Vậy thì, chính quyền quốc gia quá phiến diện thiên lệch là vì tại sao trong khi đất nước này gồm có hai quốc nạn : « Cộng sản và Tham nhũng » ; nhưng nhà cầm quyền chỉ lo tiêu trừ cộng sản và được đưa lên hàng đầu của 8 mục tiêu trong quốc sách « Bình định và Phát triển ». Còn quốc nạn « Tham nhũng » lại thờ ơ lanh lạm nên trong hiện tại nó mới thao túng như thế.

Theo thiền ý của tôi, nạn Tham nhũng cần được tận diệt song hành với nạn cộng sản nếu không nói cần phải ưu tiên tiêu diệt là đảng khác. Vì tham nhũng một phần này sinh ra cộng sản và các tệ nạn khác khiến cho xã hội phải suy đồi.

Tại sao nạn « Tham nhũng » này sinh ra nạn « Cộng sản » là vì lý do tham nhũng hoành hành trong bất cứ một thủ đoạn để hèn gian manh nào miêu sao vờ vét cho đây túi tất cả trên mọi cung điện của xã hội. Một số cán bộ sau chút ít điểm lường tám về sự mất cắp của quỹ huy chương và sở mà tạm gán cho họ hai tiếng « Trong Sách » ; nhưng trước tệ nạn tham nhũng sinh ra làm bát cộng nên họ dám ra chán nản, tình thần diệt Cộng của họ tự nhiên giảm bớt hàng, say nêu không nói là suy sút. Trong lúc đó số cán bộ cộng sản nắm vững vùng tiền lõi hối lộ cho đồng bọn bị sa lưới của quốc gia được nhẹ tội hoặc tha bổng. Một khác, dân chúng căm ghét số công chức, cán bộ, binh sĩ quốc gia thực thi tham nhũng nên dân chúng không còn hận thuẫn chánh phủ nữa. Một số vi nhện đã hoặc trước kia hăng hái đấu đắc chủ thuyết cộng sản nay họ mới

vừa quay về với quốc gia lại được bọn cán bộ lợi dụng yếu điểm tham nhũng của ta mà rỉ tai truyền truyền nên họ ngoan ngoãn về phe CS. Một số khác, vì quá thừa hiểu sự thâm độc của chủ thuyết cộng sản, họ tuy không theo cộng sản nhưng họ tiêu cực cẩn an cho qua ngay thi tiễn nang chống cộng sẽ tiêu tan, do đó mà cộng sản trưởng thành mau lẹ. Số còn lại là những người thiện chí quốc gia, có lập trường diệt cộng đúng mực ; nhưng trước tệ nạn tham nhũng họ cũng dám ra chán nản chẳng khác nào tâm trạng của số cán bộ, binh sĩ còn được gan hai tiếng « Trong Sách » trên. Giờ đây họ chỉ còn tìm cách ăn năn trốn tránh cho khỏi bàn tay đẫm máu và nhanh vuốt của cộng sản để an hưởng khoáng đời còn lại ; như thế bức tường kiên cố cản ngăn làn sóng đỏ trên đất nước này nó sẽ mai một qua ngày tháng.

Trên đây, tôi chỉ nêu lên một vài khía cạnh nhỏ chen thoi, chứ còn biết bao động cơ khác đều do nạn tham nhũng đầy người dân vào con đường cộng sản.

Nếu ghép cho chính phủ hiện tại không lo việc tiêu diệt nạn tham nhũng thì có phần phủ nhận cũng lão của chính phủ đã và đang thực hiện. Vì cuối năm 1967 chính phủ đã thành lập tại Trung Ương trong mọi ngành các Ủy Ban Bí Tựu Tham nhũng kia nha. Trong lúc đó chính thằng cũng có những vụ xử án về tội tham nhũng rành rành.

Tuy nói thế, nhưng mục đích đã đóng góp ý kiến chứ không phải là sự tiêu cực bị quen đau, vì tôi luôn luôn đặt niềm tin vào nhóm Hà Thúc Nhơn và xin yêu cầu được ghi tên tôi vào nhóm.

HOÀNG HUY PHONG
(Qui nhơn)

THÔNG CÁO
của Văn Phòng Thường Vụ
Đoàn Trung Ương Nhóm Hà
Thúc Nhơn

Hiện nay có một số quan tên Ngô Xuân Thọ thường nháo nhau là nhóm viên Nhóm Hà Thúc Nhơn để hành động ngược lại tôn chỉ của Nhóm, nhằm giảm uy tín của

Nhóm và gây một tâm trạng ngại đối với chủ trương tranh đấu chống thối nát bất công do Nhóm đề ra.

Văn Phòng Thường Vụ Đoàn Trung Ương Nhóm Hà Thúc Nhơn trân trọng thông cáo :

Trung Ủy Ngô Xuân Thọ, từng sự tại Bộ Tổng Tham Mưu, chính là con trai của ông Chủ tịch Giám Sát Viện Ngô Xuân Tích và là em con cố cậu ruột của T. Thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong thời gian từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11-1970, Ngô Xuân Thọ có liên lạc với Ban Vận Động Thành Lập Nhóm Hà Thúc Nhơn, cung cấp một số tài liệu liên hệ đến việc tham nhũng của một vài nhân vật lãnh đạo cao cấp thuộc gia đình của đương sự để xin giúp đỡ Nhóm.

Tuy nhiên sau đó, Ban Vận Động đã phát giác được Ngô Xuân Thọ là một phản tử bất hảo, mưu toan xâm nhập để phá hoại Nhóm nên đã từ chối không kết nạp đương sự.

Vậy, Ngô Xuân Thọ không những không có một liên hệ nào với Nhóm Hà Thúc Nhơn được chính thức thành lập từ ngày 25.12.70 mà còn chính là một phản tử thuộc hàng ngũ của những kẻ chống đối lại công cuộc bài trừ tham nhũng của Nhóm. Nhóm sẽ có biện pháp thích ứng đối với kẻ mạo nhận danh nghĩa của Nhóm, đồng thời xin lưu ý đồng bào mọi giới để phòng những hành động ma Ngô Xuân Thọ đang theo đuổi.

Saigon, ngày 29 tháng 12 năm 1970

Văn Phòng Thường Vụ Đoàn
Trung Ương
Nhóm Hà Thúc Nhơn

THÔNG CÁO
của Nhóm Hà Thúc Nhơn
v/v chuyển hồ sơ tham nhũng
cho Chính Quyền

1. — Ngày 29 tháng 12 năm 1970, Nhóm Hà Thúc Nhơn đã cử hai đại diện tiếp xúc và trao cho Trung Tướng Tổng Trưởng Quốc Phòng đại diện cho Tổng Thống VNCH :

— một bản điều trần về tham nhũng ;

— hai bản cáo trạng và hai tập hồ sơ liên quan đến tướng Đỗ Cao Trí và tướng Vũ Ngọc Hoan.

2. — Qua cuộc tiếp xúc và chuyển hồ sơ trên, Nhóm Hà Thúc Nhơn

nhận định rằng Chính Quyền đã đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn các trường hợp cá nhân trong ý muốn biến cuộc tranh đấu của Nhóm thành những đòi hỏi của những cá nhân bất mãn.

3. — Nhóm Hà Thúc Nhơn xác

định lập trường của Nhóm là cải thiện xã hội trên một căn bản rộng lớn. Do đó, Nhóm không hoàn toàn đồng ý với lời giải quyết của chính quyền.

Saigon, ngày 31 tháng 12 năm 1970
NHÓM HÀ THÚC NHƠN

Hộp thư Ban vận động lập nhóm H.T.N.

● NGUYỄN HÙNG (Saigon) : Xin tới liên lạc trực tiếp với văn phòng thường vụ đoàn tại số 17D cư xá Đô Thành, hoặc tại tòa soạn báo Đời vào buổi sáng. Rất mong gặp anh sớm.

● NGUYỄN HUY BẮNG (Đà Nẵng) : Chưa thể xác định rõ ngày giờ liên lạc với các địa phương nên không thể hẹn trước với anh. Có lẽ sẽ gặp anh vào một lúc bất ngờ nhất. Chắc anh thông cảm cho điều đó.

● NGỌC YẾN (Qui Nhơn) : Đã nhận đủ thư và bài viết và đã làm đúng như anh yêu cầu. Cứ tiếp tục những việc hiện anh đang theo đuổi. Về khó khăn do anh nêu ra, hy vọng sẽ giải quyết được vào dịp chúng tôi ghé Qui Nhơn.

● TRỊNH THIỆN TỰ (Qui Nhơn) : Rất tán thành những ý kiến mà anh đã đóng góp cho việc phò

triển Nhóm cũng như cho sự đóng góp của Nhóm vào công cuộc lành mạnh hóa xã hội. Về việc thu xếp để anh có thể liên lạc dễ dàng với một số báo chí tại Saigon thì không có gì khó khăn cả. Xin ghé tòa soạn báo Đời càng sớm càng tốt, nếu có dịp về Saigon. Chờ được gặp anh,

● VÕ DUY (Phú Nhuận) : Đã nhận được thư. Xin ông cứ liên lạc với anh Ph. như đang làm. Có dịp sẽ ghé thăm vào một lúc bất ngờ nhất. Chắc anh thông cảm cho điều đó.

● HÀ TRƯỜNG SƠN (Gia Định) : Tất nhiên không thể chỉ có những hoạt động « nambi » trên mặt báo ». Về những dư luận mà anh đã ghi nhận được không có gì đáng ngạc nhiên cả. Sự chống đối của những kẻ tham nhũng sẽ còn tạo ra nhiều dư luận khác nữa, có lẽ còn khủng khiếp gấp cả trăm, ngàn lần. Nhưng quan trọng vẫn chỉ có một điều là liệu có người nào tin vào dư luận đó không.

Chiến tranh đang tàn và Hòa Bình sẽ tới thật lòng lấp trên quê nhà cho dù Diều hâu, Bồ câu hay lè phè có cắn cũng không nỗi.

Mọi người sẽ cùng nhìn sự tàn tật của bạo lực bằng truyện dài CHIẾN TRƯỜNG TỘI TỘE do Chiêu Dương ấn hành vào mùa đông này.

— «...những bắp thịt nơi cánh tay hăn cuộn cuộn chuyển động, chắc ở nhà con vợ hăn mệt dữ, phải rên lên vì khoái lạc... nhưng bây giờ hăn đang dùng cả sức lực ôm ba trái đạn súng cối, đạn lanh ngát, biết rên mẹ gì...»

— «...em có nghe tiếng lá bay xạc xào, gió đêm đã lang thang trên muôn vàn đỉnh cây, hạnh phúc nào không tả nổi, khêng đằng cay...»

Đọc trong CHIẾN TRƯỜNG TỘI TỘE truyện dài của Ngô Đình Văn đã phát hành khắp nước.

HÒA BÌNH
TRÊN QUÊ NHÀ

Cái chết của Thuận

(Tiếp theo trang 45)

có lẽ đó là thứ linh làm việc ở hậu cung, văn phòng. Muốn lén lén nhanh phải biết nghệ thuật «o mèo» cho xếp, phải biết đánh Mã Tước để «bom» cho được «ù» và cuối cùng là phải yêu thương kính nể con cái lão phu nhân ông xếp, chạp ép phe cho xếp... đứa nào không làm được những trên đây thì bị ra chiến trường. Họ xem chuyện cầm súng ra mặt trận là một hình phạt chứ không phải là một niềm kiêu hãnh. Tôi cho những thằng lính ít học phải lo chạy chọt về nấu ăn, giặt quần lót cho ông lớn. Họ xem đó là một cách sống, kiến thức của họ cho phép đầu óc họ chỉ có nghĩ đến sự nhàn hạ và sống còn, nhưng chẳng cần biết sống như thế để làm gì... Rất hiếm có 1 người biết sống để mà chết, được chết.

Ông Quận trưởng mời Thuận về nhà tối hôm đó.

Sáng sau quãng đường ngang qua quận và đồn B, bị ngan lại, chuyên viên thảo gõ mìn từ tiểu khu đã xuống. Thuận kè cho chuyên viên rõ về các loại mìn đã chôn ở đây. Đứng trước bãi đất trống đầy cát bụi mọc ngỗng ngang Thuận cố bình tĩnh để nhớ lại những tối đi tranh mìn. Cứ nghĩ đến chuyện rồi đây

Hoa Kỳ hay Nga Sở thắng cuộc «Thám Hiểm Cung Hàng» ???

TÌM ĐỌC:

Lên trăng

của Bảo Trần, Vị Hoàng để biết rõ cuộc đua lên Nguyệt Cầu âm thầm nhưng sôi nổi giữa Nga - Mỹ.

Giới thiệu của Khoa Trường Khoa Học Đại Học Saigon và Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Sách dày 350 trang với nhiều hình màu. Giá 350đ.00



sẽ có 1 trường học cho dân làng Thuận thấy bình thản lạ kỳ. Hắn nhớ rõ lại vị trí chôn dấu mìn một cách mòn mòn như có phép lạ nào giúp Thuận. Một tay chổng nặng gối, một tay cầm một thanh tre nhọn, di từng bước một, rất cẩn thận Thuận chỉ cho hai chuyên viên thảo mìn từng vị trí. Có những khoảng đất cây mọc nhiều quá Thuận phải bỏ nặng bò xuống đất dùng tay mò từng hòn đá lớn theo đội hình gài mìn để định vị trí.

Thuận và toàn tháo chất nô làm việc đến trưa vẫn chưa xong hết. Còn mấy trái nứa gác làm cho xong rồi chúng ta nghỉ một. Thuận nói với hai chuyên viên đang đi bên cạnh hắn. Cả ba người bò như những con vật trong đám sậy, đất đỏ bùn đầy mình 3 người. Còn ba trái nữa, hai trái nữa. Trái cuối cùng sẽ nằm đầu gốc kia, anh em cứ đi, hết mìn rồi đứng sợ. Tôi thuộc vanh vách cả má, mười bảy trái tất cả, còn một thôi, mìn cuối cùng nằm ngay công vào, đòn mìn bẫy đòn mà, cần thận nghe, chiều ngay chúng ta sẽ nghỉ. Ba người lại bò sát mặt đất, tay họ bới đồng đất một cách nhẹ nhàng. Thuận mồ hôi chảy nhẹ nhại tim đập rát dồn dập. Hơn mươi lăm phút mà ba người vẫn chưa tim được trái mìn cuối cùng. Nắng thật gay gắt, không có một cơn gió nào cả. Một quả Thuận chống chiếc nạng định đứng dậy nghỉ một, hòn ngửa đầu lên trời và ráng sức đẩy chiếc nạng xuống đất co chân kialen để đứng. Những tia nắng đọi ngay vào mặt Thuận, hắn nhảm mít nhão mặt, thân thể như nhẹ nhõm. Thuận thấy đỏ cả trời và những đốm sáng nhảy múa trong đầu, hắn không điều khiển được nòng được nữa. toàn thân Thuận ngã rầm xuống đất như cây gỗ. Một tiếng nổ long trời vang lên.

Buổi chiều xuống trên quận thật chậm, mặt trời trốn sau một đám mây giông đen nghịt, ánh sáng không muốn tắt hẳn như muốn để lại đó một buổi chiều.

TRẦN VIỄN PHƯƠNG

Nói chuyện với đầu gối

(TIẾP THEO TRANG 37)

nồi đóa đem vắt vào sọt rác. Vì sự rất phí mực, đem cho Đời đăng vào xuân Con Heo cho đúng điệu.

Trước khi ra về, Cò Chi còn dặn với rằng tập khảo cứu về cái lá đà này đã dựa theo cái quan niệm «lục cản» của nhà Phật mà mồ vắng đề, nghĩa là nhờ cây đến nhà, nhũ, tị, thiệ, thân ý : nhìn thấy cái lá đà ra sao, nghe, ngửi, nếm, sờ, tự tưởng về nó thế nào. Cuối cùng, Cò Chi còn treo giải thưởng 20.000đ thách đố bất cứ kẻ cả các giáo sư dạy môn quố-ván tại các đại, trung học và phần viên các cơ quan văn hóa — giải thích được bài ca này theo như những câu hỏi nêu sau :

Thằng Cuội ngồi gốc cây da
Bò trâu ăn lúa gọi cha ôi ôi
Cha còn cất cổ trên trời
Mẹ còn cười ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút cầm nghiên
Ông thi CÀM VIỄN ĐI CHUỘC

LÁ ĐÀ

1— Lá đà của ai mà qui đến nói phải 1 ông quan viên cầm tiền đi chuyên và 1 ông khác cầm bút cầm nghiên đi kè kè bên cạnh ?

Mà cầm bút cầm nghiên để làm gì ?

2— Lá đà có thể cầm thế được không ? Nếu được thì đáng giá bao nhiêu theo hối xuất song hành 27đ/một mỷ kim ?

3— Tiệm nào đã dám bỏ tiền ra cầm mòn bùa bối này ?

Chỉ có 1 giải duy nhất. Người nào trả lời trúng cả 3 câu mìn được lĩnh và phải gửi về tòa soạn trước khi Xuân Đời xuất hiện (vì trong Xuân Con Heo của Đời có bài trả lời). Ở xa lính theo nhật ấn của bùa điện.



tính số đời

(TIẾP THEO TRANG 35)

luận cho biết chính Mỹ là nguồn tiếp tế mạnh mẽ nhất cho Cộng sản. Vẫn theo lời dân biều Wolf thì chính đại sứ Bunker đã nói với ông rằng nạn chợ đèn rất cần thiết để kiểm soát nạn lạm phát tại Việt Nam. Như thế, theo sự diễn tả của dân biều Wolf, đại sứ Bunker đã giải tiếp có trách nhiệm liên hệ đối với việc phát triển tệ nạn chợ đèn tại Việt Nam. Những lời tố cáo của dân biều Wolf được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Hoa thịnh Đốn. Mặc dầu sự việc có vẻ diễn ra trong phạm vi giữa một số cá nhân, nhưng tầm mức của vấn đề này hiện đang được kề là vô cùng quan trọng. Bởi vì, nếu quả những lời tố cáo của dân biều Wolf là đúng thì người ta đã có thể nói không sợ làm lắn rằng một phần nguyên do các tệ trạng xã hội tại miền Nam VN hiện nay là cao trào của người Mỹ. Vì, người ta có thể nghĩ rằng đại sứ Bunker không thể nhân danh cá nhân ông để đưa ra những lập luận như dân biều Wolf đã nhắc lại.

K.M.56: 80M.A.C.82 266.

**THUỐC ĐIỀU KINH
GYNOPAUSINE**
 VIỆN BÀO-CHẾ: ODILA PARIS
 (DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI VN)

Giải hinkle: THÂY KINH CHẬM.
 - KINH NGUYỄT IT.
 - BẢN TAY CÁC NHÀ THUỐC TÀY
 - TUỔI HỒI XUÂN VÀ DÂY THI.
 - KINH NGUYỄT KHÔNG ĐÊU.
 - ĐẦU LÚC KINH KÝ.

Một vết nhớ của chế độ

(TIẾP THEO TRANG 43)

gần đây sự nghiệp và uy tín vào ván mang của chế độ này. Là một quân nhân, Tổng Thống Thiệu phải thừa hiểu rằng những lời tuyên bố của ông Lý Bá Phẩm đã phản ánh lập trường phản bội tất cả xương máu của các chiến sĩ trong suốt nhiều năm qua. Những người cần sung chiến đấu cho sự tồn tại của đất nước này không bao giờ mong mỏi dân tộc mình rời sê rời vào một vòng dai áp chế khốc liệt, sự hy sinh mà những người đó chấp nhận gánh chịu chỉ có thể có ý nghĩa khi chế độ dân chủ tự do

tại miền Nam Cực vun quén để trở nên lớn mạnh theo thời gian. Đồng thời, là một người mà sự nghiệp và uy tín gắn liền vào ván mang của chế độ, TT Thiệu cũng phải thừa hiểu rằng cá nhân sẽ không thể tồn tại nếu chế độ này sụp đổ. Hơn nữa, với vai trò lãnh đạo tối cao như hiện nay, TT Thiệu cũng không thể không biết rằng ông chỉ là một người đang tiếp tục bước theo một đường hướng mà dân tộc này đã vạch rõ ra bằng những gian khổ chồng chất mà nhiều thế hệ đã phải chịu đựng. TT Thiệu đã từng hơn một lần kêu gọi những kẻ phản bội xương máu chiến sĩ, đã từng hơn một lần hành động quyết liệt chống lại những kẻ muôn phá hoại chế độ này. Nếu ông còn trung thành với những lời mà

chính ông đã tuyên bố suốt mấy năm nay, thì Lý Bá Phẩm chỉ là một vết nhơ của chế độ chứ không thể là một cái loa phát biểu những ý nghĩ thâm kín của ông. Đây là điều mà chúng tôi mong rằng chúng tôi đã được đoàn khôn lanh. Khi cầm bút viết về những lời tuyên bố của Lý Bá Phẩm, tôi đã nghĩ tới việc dành một cột báo để nói riêng với ông ta về thái độ của người VN đối với một người đã chết cũng như về những nhận định của ông đối với giới cầm bút tại đây. Nhưng cuối cùng, tôi thấy vẫn để không còn cần thiết nữa. Đối thoại với một kẻ ngu dốt và thiên lệch là một hành động tự hạ mình. Điều an hận nhất đối với tôi hiện nay chỉ là đã có lúc đưa tay ra bắt tay Lý Bá Phẩm.

Neurotonic

VỊT THUỐC HỒNG
có SINH TỐ C

CỦM NÓNG LẠNH CẢM SỐT ĐAU NHỨC

ANTIGRIPPAUX

XIN NHỚ NHÂN RIÊU

CÓ BẢN VIEN LA KHẨU
NGỘI HỘI

BÚA BỔ ĐẦU NGƯỜI

HEPACHAUT

nhuốc cối ARTICHAUT
nuốc cối GAN BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ DS

VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA DỄ MỊN MÀNG

YẾU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỨA MÊ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MẸT

VIÊN BẢO CHẾ MADZER

yêu hoa rồi lại bẽ cành?



Thưa Không!
Cành hoa này sẽ
mang lại cho quý vị
một mùi hương thơm tho
trong kem đánh răng

Hynos PHOSPHATE

Nắng dũng **Hynos** muôn răng tươi tốt