

65

JASON
S 531
642+

BTUÍ ĐÓI

ĐÓI



ĐỜI

ĐỜI

ĐỜI

65

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ : 35 KIỂU BỤI ĐỜI

- SÔNG NGOÀI ĐƯỜNG của vươnghữu bột
- NHỮNG BÁNG BỤI ĐỜI của têđè
- 35 KIỂU BỤI ĐỜI của hattucđạo

2

CHÁNH TRỊ

- CHÁNH SÁCH QUỐC PHÒNG MỚI CỦA NHẬT BẢN của HoàngvănĐức
- ĐỜI ĐƯỢC SOI ĐỜI TÌM NGƯỜI SẠCH của đời
- GIÓ BỤI LANG THANG của kimnhật
- TỰ CẢI SA ĐỘA CỦA GIÁO DỤC .. của caothedung
- GIÁO CHỦ ĐẸP TRAI NHẤT NƯỚC... của lãođôn
- DALAT SAU CƠN BIỂN ĐỘNG của tonthatphut

3

VĂN NGHỆ

- LUỐNG CẢI VÀNG của cungtichbiền
- BÔNG HỒNG CHO ĐỨA CON GÁI «BỤI» của phạmnga

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GÒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI • SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

ĐỜI • NĂM THỨ HAI • SỐ 65 • TUẦN LỄ TỪ 31-12-1970 ĐẾN 07-01-1971

Tòa soạn
143-145 Cống Quỳnh
Saigon
Đ.T. 22.323

Chủ nhiệm
Bà Trần thị Anh Minh

Chủ trương biên tập

CHU TỨ[?]
và nhóm Sóng

GIÁ 40đ

Giao dịch quảng cáo
Hồi ống Linh
143-145 Cống Quỳnh
SAIGON

dầu tranh cho đời

Đời được soi đời tìm người sạch

KINH GƠI QUÍ VỊ ĐỘC GIÀ TUẦN BÁO ĐỜI

Tứ ba tuần nay, báo Đời báo trước một số 35 người sạch, và kêu gọi quý độc giả gởi cho tài liệu, hình ảnh của các NGƯỜI SẠCH đó.

Trong tuần qua, một số bạn đọc đã gởi thư về ngỏ ý muốn cộng tác nhưng nghĩ ngờ khả năng thực hiện của báo Đời vì các người sạch nhất nước thường lại là những người vô danh, sống âm thầm tăm tối nhất: làm sao có thể đưa lên tuần báo để thu hút sự chú ý của đồng bào được.

Vậy chúng tôi xin đoạn chắc với bạn đọc một lần nữa rằng: Chính Tuần Báo Đời tha thiết mong tìm ra những người sạch, sống thanh liêm, cương trực và âm thầm nhất, vô danh nhất.

Những người đó có thể là một công chức hạng B ở một công sở, lương ba cọc ba đồng, có thể ăn mà không ăn hối lộ, con không cho di bán bár, vợ không bỏ chồng lấy Mỹ.

Những người đó có thể là một binh sĩ, một sĩ quan, hạ sĩ quan, dũng cảm, hy sinh, tận tụy với nghĩa vụ, mà không sa đọa, không lừa úi ai...

Những người đó có thể là một ông giáo lảng hết một đời người chỉ sống với lý tưởng giáo dục, vun trồng cho đầu óc của con em.

Kè ra không thè hết.

Nhưng để giúp các bạn của Đời dễ dàng trong việc tìm kiếm người sạch, chúng tôi đề nghị một số tiêu chuẩn đại khái.

1) Những người sạch phải trên 35 tuổi và càng cao niên càng tốt vì đã trải hết mùi đời rồi mà không bị cám dỗ mới hy vọng là người sạch đích thực.

2) Người sạch phải sống bằng nghề nghiệp của mình, hành nghề tận tụy và tận tụy vì tinh thần công ích chứ không phải vì tư lợi.

3) Người sạch hoặc độc thân, hoặc già đình cũng phải sạch.

4.....

Các bạn sẽ tìm hiểu gì về người sạch? Xin các bạn cho tôi soạn biết: tên, tuổi, nghề nghiệp, gia đình, nơi làm việc, lợi tức hoặc lương bổng, gia sản: nhà, ruộng, xe, nếp sống hàng ngày.

Lời nhận xét của những người chung quanh lối xóm, trong sở, ngoài đường... quan niệm của người sạch về hạnh phúc nhân sinh, về đạo đức, về tình thế quốc gia, về nghề nghiệp của mình, về gia đình, con cái v.v.

Luân báo Đời mong các bạn giới thiệu người sạch nào, cố gắng lấy chữ ký, tên địa chỉ của một số bạn cùng giới thiệu càng nhiều càng tốt.

Tha thiết trông đợi sự hưởng ứng của bạn đọc.

ĐỜI

Một cảnh đuối nhà

Một buổi sáng sớm, dưới gốc me đường Gia Long, kế bên trường La San Taberd, tôi đã chứng kiến cảnh một gia đình dọn nhà. Dùng đúng chữ hơn, phải kêu là họ bị đuối nhà.

Như bao cuộc đuối nhà khác, ở đây cũng hiện diện bóng dáng của nhân viên công lực.

Hai người cảnh sát đứng húi thuốc dưới gốc cây. Chưa bao giờ có một cảnh đuối nhà dại dango thơ mộng như vậy.

Vì chủ gia đình không chống đối, không kháng cự. Bà ta không nói, không nhìn. Người đàn bà trong già ngoài bốn mươi tuổi đang nhẫn nại ngồi thu xếp các thứ đồ làm bếp lại: một cái nồi, soong, chén, đĩa và một bếp dầu hỏa... đang được xếp rất tự vào cái thùng cây.

Đây là một cuộc đuối nhà không có nhà. Nơi tạm trú của cả gia đình là lề đường Gia Long, gần ngã tư Hai Bà Trưng. Ban ngày, cả gia đình thu xếp tài sản vào mấy cái thùng cây, để một đứa trẻ ở đó trông coi. Khi cả gia đình « đi vắng » thì mấy chiếc thùng cây được khóa lại. Chắc không một tên trộm tham lam nào có ý định xâm phạm tài sản đó.

Người đàn bà làm công việc thu xếp đồ đạc bằng một tay. Tay trái bà còn mặc bế đứa con nít. Trông bộ nó thì chắc chưa đầy 6,7 tháng. Nó ngủ, mẹ nó có thể đặt nằm xuống đất. Có lẽ bà ta muốn bế con, chỉ để có lý do thừa hành mệnh lệnh nhà nước một cách hết sức chân thành. Bà ta không nhìn lên các ông Cảnh sát. Đôi mắt khô và lạnh lùng hình như sinh ra đời chỉ để nhìn xuống với một vẻ mặt mồi và nhẫn nhục.

Một đứa con, chừng 4,5 tuổi, đang gấp tấm vải lều nhà bình lại. Tấm vải vừa do viên Cảnh sát gỡ xuống giùm, từng được chép lên làm mai lều che sương cho gia đình chui rúc ngủ qua đêm.

Một đứa nhỏ khác chừng lênh 3 vẫn còn đang ngoan giấc trên một tờ báo nhau rách. Nó nằm co quắp chán tay, miệng sùi nước bọt như bao nhiêu trẻ nambi ngủ khác. Chưa ai đánh thức nó dậy. Cuối dọn dẹp nuôc cửa chưa xong, chưa



ký sự

Vương Hữu Bộ

SONG
NGOAI
DƯỜNG

được bùi lúa khỏi mặt đất, nhẹ nhàng, bật cả rễ cồn dinh dắt rót.

Tôi chợt nhớ một ý văn trong cuốn Terre des hommes của Saint Exupéry. Tác giả đi xe lửa, nhìn đứa bé, con của một người thợ chen chúc trong toa xe hàng ba, tác giả thấy khuôn mặt đứa bé hao hao giống mặt Mozart trong các bức họa. « Khi một cây con nảy mọc trong vườn, bao nhiêu người lo chăm sóc. Nhưng biết bao nhiêu Mozart đã ra đời, và thiếu bao nhiêu bàn tay chăm sóc, để tàn lụi tuổi thơ, khô héo thiên tài ».

Cả gia đình chậm chạp dọn nhà, dưới sự quan sát của ông lão sửa xe máy. Cửa tiệm của ông là cái thùng cây khoa và chàm cột đèn góc phố

ông già cho biết : « Chỗ nó tôi ở đây 5 ngày rồi. Cảnh sát đuổi máy lần không chịu đi bùa này mang xe tới hốt. Con nhỏ nó trống bông đê dem di bán chờ đâu phải để chơi kiểng ! Sức mày mà chơi cây kiểng. Còn thằng chả, thi ôi chao quá trời. Nhận lu bù ! Con mè mang mấy đứa con đi ăn xin suốt ngày, tối về con bị thằng chả đánh đòi đưa tiền đi nhậu ».

— Mà họ ở đâu tới đây
— Ai biết !
— Rồi họ về đâu
— Ai biết !

Gởi Quasimodo thân mến

Bạn không thể biết tên thực của hắn, mà tôi cũng thú thực không biết tên, biết tuổi hắn thế nào. Bạn nói những người đã quen biết hắn : Phùng, Minh, Trịnh Công Sơn, Hồ Thành Đức, Khánh Ly, Ng. Huỳnh, Nguyễn Đức Quang vv... Tôi chắc không ai biết tên hắn. Chúng tôi gọi hắn bằng cái tên tiêu thụyết : Quasimodo.

Cái tên Quasimodo do Phan Văn Phùng đặt. Vì trông hắn cũng khát khùng thở lỗ, kỵ hình dị dạng như vai trò Anthony Quinn đã đóng khi cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo được diễn thành phim. Nhưng anh chàng Quasimodo trong phim to lớn, dữ tợn, còn anh chàng Quasimodo của Phùng thì ốm com nhom, mặt mày hác hổ. Mỗi khi nhớ tới mặt hắn, tôi không thể không mường tượng một khuôn mặt người bị vỡ vì bom đạn. Trên đó tôi chỉ nhớ có thịt đỏ bày nhảy da thâm xỉ xít tóc tai râu ria xồm xoàm nhám nhở. Trông hắn như bị chột một mắt, nhưng nhìn kỹ (nếu bạn dám nhìn lâu vào khuôn mặt đó mà không thấy ghê tởm) thì một mắt của hắn chỉ bị mờ lòa. Mắt xâu hoắm vì lòng mày rậm, râu ria cũng rậm, hàng ria xia lèn lắn với lồng mũi. Không biết có ai dám cho hắn mượn dao cạo râu không, nhưng lâu lâu Quasimodo cũng sửa sang, lúc đó coi bộ mặt hắn đỡ tởm hơn. Nhưng không hết vẻ một khuôn mặt bị tàn phá.

Phùng đặt tên hắn là Quasimodo vì một lý do nữa, là không biết hắn từ đâu tới. Một ngày cuối năm 1966 hắn bỗng xuất hiện ở trụ sở, đêm đêm về đó ngủ

sang phải đánh thức đuổi đi mời dậy. Phùng tự coi là mình « bắt được » tên gác dan khỏi phải trả lương cũng giống như anh chàng gù xuất hiện ở nhà thờ Đức Bà một ngày trước lễ phục sinh, và trở thành đây tờ trung thành của ông cha sở. Phùng lấy làm khoái được thấy minh quan trọng như một tên hộ vệ khát khùng lâu lâu sai vật rời phát cho nằm chục, một trăm.

Nhét vào túi áo hắn. Ban là khu đất cũ của khám lớn, đứng ngạc nhiên khi thấy Quasimodo trại tạm trú của sinh do thối lại tiền bạn cho. Nhìn cư, sau làm trưởng Đại đội đưa cho Quasimodo 2 tạ Văn Khoa, và bây giờ đang hai chục chảng hạn, hắn là thư viện quốc gia.

nhà của chương trình phát sinh hoạt sinh viên học đường

khát khưỡng của hắn làm chín nhà dọc, Phùng và Minh thanh phát ra cũng kỳ dị như mọi phòng còn những phòng

còn mỗi một lần Quasimodo thi dùng vào công việc các

cho chúng tôi hân diện.

Nguyên có anh chàng chịu ngủ yên một nơi, han

người Mỹ làm ở Usaid thường cái ghế bố chỗ này chỗ

trụ sở chơi với Minh và

nhưng khi hắn cũng đi suốt đêm

Hắn vẫn lái chiếc xe ho ve.

Usaid, hắn thân với Minh tại căn nhà ngang có 2 phòng

tên cùng có vẻ đào hoa như phong lớn đê họp, 1 phòng

Một bữa khi Minh đưa Aubrey ở tù nhóm Thanh niên tự

xe thi thấy Quasimodo đang Ng. Huỳnh chiếm. Phòng

nhiu giỗ lau xe của Paul.

Anh chàng Mỹ hỏi nhỏ ta đức Quang vv... cưng

cho tiền hắn không ?» Quasimodo là nhân vật kỳ

lời : « Có cũng được mà

sóng giữa đám người đó.

cũng được »

Tên mắt xanh rút ví

cho Quasimodo hai chục.

Điều làm cho chúng tôi

nhất là Quasimodo lắc đầu

tay nói : « Không lấy » ! ban

Việt Nam.

Thằng cha Aubrey cũng tên dễ thương, hàn trê và nhó

en, trước những ca khúc Da

Tây ca. Nhưng mà thằng ch

nó thật tuyệt.

Sau đó Quasimodo cõi

trần với chúng tôi : « M

nhưng chúng với Trịnh Công Sơn

không thêm lấy ! »

Điều bộ anh chàng hùng

lầm. Nhưng tôi đoán nếu

Lê Thu không có duyên

đưa tờ giấy 500 thi han cũng

Nữ ca sĩ đã trở thành

Hắn làm bánh vây thời ! Ra

lau xe vì « nghệ thuật »

chợ

ai đoán cực thịnh của bọn

phải vi tiền !

Đặc biệt, Quasimodo là Khánh Ly. Những đêm

không chịu nhận tiền của

Ly tuyên bố hát sá lảng là

Công Sơn và Khánh Ly. Một đêm

ở sân cỏ quán Văn, 1

tối, Quasimodo đòi meo

không ra quán, buổi tối

suốt ngày trở về trong lúc

phê thi sáng hôm sau phải

giang hồ đang ngồi nhậu,

giữa các đồng gach vụn, các

Ly rút ví đưa cho Quasimodo

cõi râm rạp mỏi tim thấy

trăm đồng. Thằng cha lắc đầu rắc. Quản gọi mấy trăm

rồi bù của hắn, « Tôi không, mõi cõi phản chí có 200

tiền của chị. Nghe chị hát

nhất của Chu Tử là 10

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

vì vậy mà cuối cùng thi

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

Trịnh Công Sơn là đủ rồi ».

Nơi chúng tôi tụ tập

nhau nhất

Chu Tử là

ĐỜI TỔ CHỨC CUỘC TRANH LUẬN CÔNG KHAI



GIỮA BỐN TƯỚNG và nhóm HÀ THÚC NHƠN

Để làm sáng tỏ vụ y sĩ Thiếu tá Phạm Văn Lương tố giác bốn tướng Đỗ cao Tri, Đặng Văn Quang, Lữ Lan Đoàn và Nguyễn Văn Quang. Đời có ý định tổ chức một cuộc tranh luận công khai giữa hai bên, tại tòa báo Đời. Do đó ngày 24-12-70 vừa qua, tuần báo Đời đã gửi văn thư mời các tướng và nhóm Hà Thúc Nhơn tham dự cuộc tranh luận. Đây là nguyên văn hai văn thư.

1) Văn thư gửi bốn tướng

Saigon, ngày tháng năm 70

Kính gửi :

Trung Tướng Đặng Văn Quang
Trung Tướng Đỗ cao Tri
Thiếu Tướng Lữ Lan
Thiếu Tướng Đoàn Văn Quang
Kính thưa quý vị

Hiện nay dư luận rất chú ý đến việc Thiếu tá Bác sĩ Phạm Văn

Lương đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo nạn tham nhũng trong guồng máy Quốc gia; trong đó có những lời liên quan đến bốn vị là các tướng lanh cao cấp trong Quân đội và Cảnh phu.

Tuần báo « Đời » chúng tôi với nhiệm vụ trinh bày và phân tích mọi tin tức, văn đề liên quan đến đời sống xã hội, rất mong được thấy những tiếng nói phát xuất ự chính quý vị tướng lanh liên hệ ngõ bầu làm sáng tỏ dư luận.

Dù tuần báo « Đời » hiện đang hỗ trợ công cuộc chống tham nhũng của nhóm Hà Thúc Nhơn mà Bác sĩ Phạm Văn Lương là một sáng lập viên, chúng tôi cũng hy vọng được đăng tải nguyên văn trung thực những tiếng nói của quý vị về vấn đề này.

Cho nên chúng tôi trân trọng đề nghị cùng quý vị :

1) Tham dự một cuộc tranh luận công khai tại tòa soạn giữa :

— Một bên là quý vị tướng liên hệ.

Một bên là Thiếu tá Y sĩ Phạm Văn Lương và các bạn trong Hà Thúc Nhơn.

Để cho cuộc tranh luận cởi mở và tự do hoàn toàn, chúng tôi xin đề nghị quý vị cùng thường phục.

Cuộc tranh luận này sẽ vào đê tài thời sự sôi nổi kể đoạn trên, và tất cả các lời biểu sẽ được ghi nguyên vẹn dâng trên tuần báo Đời.

2) Nếu quý vị vì những lý do không thể tham dự cuộc tranh luận kể trên, chúng tôi đề nghị quý vị viết thành văn các ý kiến tưởng và trình bày các dữ kiện hình ảnh v.v... về vấn đề những và các lời tố cáo liên quí vị.

Chúng tôi sẽ đăng nguyên vẹn đầy đủ tất cả những lời quý vị.

Thưa quý vị,
Vì tinh thần tôn trọng sự và vui lòng tôn kính danh dự uy tín của người quân nhân, báo Đời tha thiết xin quý vị thuận các đề nghị của chúng.

Xin kính chúc quý vị van phục vụ Quốc gia.

Chủ biên

2) Văn thư gửi Nhóm Hà Thúc Nhơn

Kính gửi ông Tổng Thư ký
nhóm Hà Thúc Nhơn

Kính ông Tổng Thư ký

Chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn văn thư mà chúng tôi bốn vị tướng lanh bị Y sĩ Thiếu tá Phạm Văn Lương trong Hà Thúc Nhơn tố giác là tham nhũng mồi 4 vị tướng lanh tham nhũng cuộc tranh luận công khai quý nhóm tại tòa báo Đời để làm sáng tỏ dư luận về những y sĩ Lương đã tố giác.

Chúng tôi tha thiết mong Nhóm chấp thuận đề nghị của Đời và cử người tham dự tranh luận.

R

GIAI PHẨM XUÂN TÂN HỢI CỦA BÁO ĐỜI



— Giai Phẩm Xuân Tân Hợi của tuần báo Đời sẽ phát hành ngày 14-1-71 tức ngày 18 tháng chạp âm lịch.

— Sau số Xuân, báo Đời sẽ phát hành một SỐ TẤT NIÊN vào ngày 24-1-71 tức 25 tháng chạp âm lịch rồi nghỉ Tết.

— Vì không được cấp đủ bông giấy, để thực hiện số Xuân Tân Hợi, chúng tôi bắt buộc phải hạn chế tối thiểu số in của Đời Xuân Tân Hợi. Muốn chắc chắn có Xuân Tân Hợi, bạn đọc nên dặn trước các đại lý, các sạp.

— Giai Phẩm Xuân Tân Hợi, với chủ đề « Yêu Đời » dĩ nhiên là một công trình nghệ thuật không mang lại một cái Tết đầy đủ ý nghĩa nhất cho các bạn, mà còn mang lại TIN TƯỞNG, YÊU THƯƠNG tới mọi gia đình, mọi cá nhân.

— Tất cả những cây bút được bạn đọc mến chuộng đều có mặt trong XUÂN TÂN HỢI và số TẤT NIÊN của Đời.

MỘ KHÚC

Con đường về một đêm trăng
những hàng cây đóng cửa
đời sống tầm thường như lá cỏ. Ngó
lên bờ một mái tóc thời niên thiếu
tình yêu đánh vần theo gió
oi là đôi môi hôn. Rất khẽ.
là đôi mắt nhìn nghiêng thơ mộng
hôm ấy trời mưa, hạt mưa là những
đầu phảy vỏ tan, ai là một đầu châm
châm dứt những đầu phảy?
tiếng cười vỡ tan giọt nước
lòng đầy mưa và tóc

hom sau mưa không còn
những ngày sau ô và i không còn
ô là chữ ô, o, ô, ô
i là í, ì, ì, í, í
tại sao không tập đánh vần như hồi mới đi học
tại sao những sợi tóc tối tăm rơi vào trí nhớ
trở về là gõ cửa mộ mình
ai đã cắt tảng những ngày thơ mộng
ai đã.. thôi, hãy lắng nghe
bước chân và tiếng gió vù vù..
lá ngâm sữa trăng
hát cười trong tiếng khóc trẻ thơ đời bú

HỒ NGẠC NGŪ

.. Ngày tôi rời khỏi Saigon từ năm 1961 đấy, làm gì đã có danh từ « bụi đời ». Và ngày nay, nếu « bụi đời » chỉ có nghĩa là lang thang, và sở bất chí, đời khát thường trực trong cuộc sống vô định, không ngày mai, theo kiều mây em bé đánh giày, mây chửi lối trốn nhà du hí hay những anh chàng chịu chơi thi, tôi quả là loại « bụi đời » ngoại hạng. Một loại bụi « phong trần » mà gió bão chỉ có thể làm cho nó dày dạn hơn thôi.

Cơn lốc bắt đầu...

Năm 1963, tôi đang là sinh viên năm thứ ba của trường đại học y khoa Saigon. Một buổi tối, giữ nhiệm vụ trực đêm tôi đang ngồi tại phòng nhận bệnh của bệnh viện Chợ Rẫy thì người gác cổng chạy vào báo :

— Ông thầy ơi, có một cô nào đó đang đứng ngoài cổng bảo là người nhà của ông thầy Định, xin được vào gặp thầy Định, có chuyện nhà khẩn cấp lắm.

Cô nào vậy kia ? Gia đình tôi ở mãi tận miền Trung, vào đây học tôi ở trọ nhà người ta thì làm gì có ai gọi là người nhà « Bồ bịch », người yêu cũng chẳng có. Vậy thì.. chị T chẳng ? Tôi hồi hộp quá.

Ba chân bỗn cẳng, tôi chạy vội ra cổng. Đúng là chị T rồi, chị T. có vẻ nồng nàn, sốt ruột đi đi lại lại ngoài đường. Thấy tôi ra đến, chị hất tay sán lại sát chân song rào bao quanh phía đường Thuận Kiều. Không kịp chào hỏi gì hết, T vào đền ngay :

— Nguy rồi anh !

Tôi nghe một cảm giác như có một luồng điện chay qua sống lưng. Tôi đảo mắt liếc quanh. Chung quanh chả có ai đứng không có ai cả. Ngoài đường Thuận Kiều cũng vắng xe, Tôi thì thầm :

— Chị để ý coi chừng có người theo dõi..

— Không ? Chẳng có ai !.. Tôi quan sát cẩn thận rồi, Anh đừng lo.

— Chuyện gì vậy chị ?

— Anh Hà bị bắt rồi !

— Trời đất ! Bị bắt hồi nào ?

— Hồi chiều ! Anh vừa ra khỏi nhà chừng hai trăm thước là bị một chiếc xe màu đen kề theo rồi bắt chở lên xe. Tôi chưa của mình bị bắt rồi. Ở trên ra lệnh báo động



GIÓ BUỒI LANG THANG

□ Ký sự tài liệu viết theo lời kể của
người bác sĩ phẫu thuật Phan Khull

KIM NHẬT

và chỉ thị cho anh em thu xếp đồ đạc chạy lên Gò Vấp ngay bây giờ. Chậm là nguy hiểm đó. Cố lè khuya nay bọn mình sẽ được đưa thẳng vào chiến khu Tây Ninh. Thời, tôi về. Anh nhớ lấy. Phải hành động ngay bây giờ, kéo khêng kịp.

Tôi chưa kịp nói gì thì T. vội vã bước ra lề đường leo lên chiếc xe đạp dựng ở đấy đạp đi ngay.

Còn lại một mình, tôi hoang mang cực độ. Vừa hoang mang, vừa sợ hãi. Anh Hà mà bị bắt từ lúc chiều đến giờ có lẽ anh ta bị mật vụ khai thác béo nhèo như cái mèn rách. Không biết anh ta đã khai những gì rồi ? Biết đâu giờ này anh ta đang ngồi trên xe đạp dẫn đường cho mật vụ đến đây bắt mình cũng nên.

Tôi điếng người lên, đi vội vào phòng trực với blouse, thay vội

sách vở, đồ chơi, mảng mèo v.v.. cái đó đâu có nghĩa gì. Chỉ cần có ít quần áo để thay đổi là được. Hưởng gì sự kinh ngạc hay thắc mắc, giận hờn của bà chủ nhà ! Tôi mà ra khỏi đây là không còn trở lại, việc gì phải để ý xem thái độ đối xử của mình phải ra sao.

Tôi còn nhớ lúc tôi ràng xong chiếc va li, leo lên xe rước người đạp cho xe nổ máy, bà chủ nhà hỏi tôi :

— Cậu ! Cậu ! Chuyện gì vậy cậu ? Cậu làm sao vậy cậu ? Cậu chờ đồ đạc đi đâu giờ này vậy cậu ?

Tôi chỉ đáp lời lại rằng cách rõ ga cho xe vọt đi. Hứ via ! Lúc đó đường thật vắng. Không thấy có chiếc xe nào thấp thoáng tôi mới hơi yên tâm. Cho đến khi xe chạy qua khỏi cầu chữ Y ra đến đường Trần Hưng Đạo tôi mới thật sự hết hồn hập.

Lúc ấy « Cảnh thanh niên SVHS Giải Phóng Saigon – Cholon » của tôi có một địa điểm liền lạc đặc biệt ở Xóm Gà Gò Vấp. Bất kỳ ngày đêm, hễ có động là tự tôi chạy đến đây để ở đây người ta dẫn đi tắm rửa tạm thời. Sau đó sẽ tinh sau.

Cho đến 12 giờ đêm hôm đó tôi được dẫn tới một căn nhà lụp xụp ở công xe lửa số 10 Phú nhuận. Căn nhà đó, chỉ có mỗi ông già tên ông Tám ngủ trên một cái giường tre xệu xao. Trong nhà, ngoài cái giường, chỉ có thêm cái ban nhỏ 3 chân lung lay và một cái ghế dắc. Bên ngoài căn nhà chưng 3 thước, bê dài đều chưng năm thước là cung. Nhà lụp lá, còn vách thì toàn là lợp tre cũ mục nát, sít vách lợp phía sau nhà là bếp bằng mây cũ gạch kê trên nền đất. Cảnh đó, mọi thứ phuysét, dụng nôit.

Khi người dẫn đường đưa tôi đến đây, ông già Tám đã ngủ lâu rồi. Anh ta, người dẫn đường, đã hy sinh đời mình cho một lý tưởng đúng và đẹp, tôi không sống ích kỷ riêng cá nhân tôi, tôi đã và đang đi vào cuộc đời làm cách mạng, hơn các bạn tôi chở đó thi tại sao tôi lại tiếc, nhưng dù sao sự thề xay ra, bắt buộc tôi lao vào cuộc sống mới khác với cuộc sống thường ngày quá cũng là một điều buồn. Nhưng biết sao giờ ? Giá nó đừng

đến vẫn hơn. Phải hy sinh ! Ông đã hy sinh đời tôi cho cách mạng già phong miền Nam, cho lý tưởng CS mà tôi đã được nghe giải thích như đó là 1 chân lý tuyệt vời.

— Ông !

Ông già Tám chỉ trả lời vội rồi lại ngả lưng nằm xuống. Ông ta vẫn không ra ngoài mừng, chiếc mừng rách vát túc tung. Trong khi người dẫn đường và ông già Tám đòi thoát nhát gừng mấy câu, tôi chờ đợi vali xuống sát chân ghế, đứng quan sát căn nhà ô chuột.

Người dẫn đường quay ra, thì thầm vào tai tôi như sự hàng xóm chung quanh nghe thấy :

— Xong rồi ! Thời cậu đây cài xe mô bi lết vò nhà đi. Rồi leo lên giường ngủ tạm với ông. Khuya tính ! Tui về nghe !

Nỗi xong, anh ta kéo cửa liếp bước ra. Còn lại một mình, tôi đỡ ngàng đầy xe vào, đóng cửa bếp, ngồi thử trên chiếc ghế dắc một lúc lâu. Những biến cố mà tôi vừa trải qua nó đột ngột, dần dần đến nỗi không kịp cho tôi có một phút suy nghĩ nào. Tôi cứ động như một cái máy.

Vậy là, kể từ giờ phút này, tôi trở thành một người khác rồi sao? Những gì quen thuộc cũ, cũng như nếp sống thường ngày, hoàn cảnh xã hội với nhiều ưu đãi dành cho 1 cậu SV y khoa, 1 bác sĩ tương lai như tôi chấm dứt ngay từ giờ phút này sao? Trước đây mấy tiếng đồng hồ, tôi không bao giờ nghe tới, không bao giờ nghe đến. Nhưng tôi, gạt khía cạnh chính trị sang bên, thì đã là bước chân vào cuộc đời « phong trần » rồi đó.

Tuy không chút tiếc rẻ về việc tôi đã làm, không chút tiếc rẻ về quá khứ đã qua, tôi hân diện là đồng khác, bởi tôi nghĩ rằng tôi đã đi đúng đường, đã hy sinh đời mình cho một lý tưởng đúng và đẹp, tôi không sống ích kỷ riêng cá nhân tôi, tôi đã và đang đi vào cuộc đời làm cách mạng, hơn các bạn tôi chở đó thi tại sao tôi lại tiếc, nhưng dù sao sự thề xay ra, bắt buộc tôi lao vào cuộc sống mới khác với cuộc sống thường ngày quá cũng là một điều buồn. Nhưng biết sao giờ ? Giá nó đừng

đến vẫn hơn. Phải hy sinh ! Ông đã hy sinh đời tôi cho cách mạng già phong miền Nam, cho lý tưởng CS mà tôi đã được nghe giải thích như đó là 1 chân lý tuyệt vời.

Ông già sám vẫn nắn yên trong mùng. Tôi ngồi thử trên chiếc ghế đầu với một tấm trạng bàng hoàng choáng váng, nghe tiếng đêm của thành phố váng ngát, buồn khu. Chui vào ngủ với ông già Tám trên chiếc giường tre xệu xao, troi chiếc mùng rách buông, cột chaise đầu nay, cột túm đầu kia đó ư ? Rồi, ông già Tám, ngoài những tiếng « ô, » « à » ngủ, tôi chưa hề biết mặt mũi ông ta ra sao.

Giờ này, nếu sự thế chưa xảy ra tôi có lẽ đang nằm ngủ ngon lành trong phòng nhận bệnh của bệnh viện Chợ Rẫy hay ngồi tán houou tán vượn với mấy cô tá viên điều dưỡng chưa ra trường, đang tập sự ở đây.

Chợt ông già Tám lè nhẹ :

— Vô ngủ cậu ! Khuya rồi ?

Tôi dạ khẽ một tiếng nhưng vẫn còn ngồi yên trên ghe.

— Vẫn cái đèn lu xuồng đi.

— Dạ !

Phen này thì đành phải chui vỏ mùng với ông già Tám. Tôi vẫn đèn lu xuồng, tháo dây ra rồi giở vách mùng bước lên chiếc giường tre. Chiếc giường oằn xuống, kêu rang rắc, động đưa như chục sập đến nơi. Ông già Tám co hai chân lên, nhường lối cho tôi bước vào phía trong :

— Bước nhẹ, sập bảy giờ !

Tôi rón rén bò qua rồi gượng nằm xuống sát cạnh ông già Tám. Chiếc giường tuy rộng nhưng mùng lại hẹp, dù ông già Tám nhích ra nhường chỗ, tôi thi nambi nghiêng vẫn đụng vào vách mùng. Trong mùng có một mùi hêt sức đặc biệt trộn lẫn cái mùi mồ hôi, mùi mốc, mùi ngai ngái, mùi chua, cả mùi rượu dậy men từ trong hơi thở, trong áo quần và con người của ông già Tám cộng với giường chiếu xong ra.

Dù vậy, tôi cũng thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.

Tiếng đồng hồ báo thức của nhà ai chợt reo vang dội. Tôi giật mình choang dậy. Ông già Tám vẫn ngáy khò khò ngủ ngon lành. Tôi rón

rên ngồi dậy chui ra khỏi mùng, bước lại vận sáng chiếc đèn chong để trên bàn xem giờ. Năm giờ sáng, tết dung tôi tỉnh ngủ hẳn. Không khí trong nhà ngọt ngào khó chịu quá, tôi định dậy cửa bếp bước ra ngoài thở chút khí trời mát mẻ khoảng khoát thì có tiếng dép bước lao xao trên đà ở đường rày trước cửa. Rồi cánh cửa liếp lay động, một cô gái bước vào. Cô ta còn rất trẻ, mặc chiếc áo bà ba trắng, tóc kẹp buông sau ót.

Cô ta nhìn tôi một thoáng rồi tự nhiên như quen tụ bao giờ :

— Anh dậy sớm quá vậy ! Ông Tâm còn ngủ hả anh ?

Tôi chưa biết phải trả lời và nói nồng ra sao, chỉ gật đầu, nhìn cô ta đậm đàm. Cô ta mỉm cười :

— Tôi đến đây để kêu anh dậy rồi đưa anh ra xe đò đi đây. Anh đã sửa soạn xong chưa ?

Tôi bối rối hỏi cô ta :

— Ừa đi ngang xương vầy sao cô ? Tôi còn nhiều công việc phải giải quyết, còn phải gấp lại...

— Cô ta cười ngắt lời tôi :

— Giờ này thì còn có ai đâu nữa mà anh gấp ? Anh gấp tôi, có việc gì giải quyết thi anh cứ nói tôi nghe, tôi giải quyết cho. Lệnh ở trên phò biển cho tôi biết thi điều quan trọng và cấp bách cần phải giải quyết trước mặt là đưa anh ra khu càng sớm càng tốt. Làm thế nào mặt trời mọc, sáng ra là anh đã ra khỏi Saigon. Có giải quyết gì, chờ khi ra khu rồi hãy hay. Anh chả ra hay gì sao ?

Tôi tròn xoe mắt nhìn sững cô ta. Cô ta vẫn cứ cười cười :

— Hồi hôm này công an mật vụ nó đến nhà thương vây rầm rầm kiểm bắt anh không có, nó quay về nhà trọ của anh, chặn cửa trước cửa sau, bắt bà chủ nhà mở cửa. Võ kiém anh không được, nó bắt bà chủ nhà rồi

— Ủa, thiệt sao cô ?

— Vậy, tôi nói láo với anh sao.

— Nhưng bà chủ nhà... bà ấy đâu có dính dáng gì đến tôi mà bắt ?

— Ai biết !

— Thê ai cho biết mau quá vậy.

— Ô, anh hỏi kỳ ? Cần gì ai cho

biết !... Mà thôi dùn đà ở đây lâu tại nó theo dấu tôi đây nữa bây giờ ! Anh cần đem theo cái gì đâu ?

Tôi lại bối rối, hoang mang cùng cực. Cô ta nhìn chiếc xe hỏi tiếp :

— Xe này của anh phải không ?

— Phải !

— Vậy thì phải bỏ xe lại đây. Đem đi đâu có được !

— Bỏ đây sao ?

— Anh coi, không bỏ đây thì bỏ đâu bây giờ ?

— Hay để tôi đem đi gởi...

— Được rồi ! Anh cứ để ở đây sẽ có người đi gởi cho anh !

— Nhưng gởi cho ai ?

— Нура.., coi ! Chuyện sống chết, chuyện công tác anh không lo ở đó đi lo cái xe.

Tôi thở dài, không còn biết nói làm sao. Cô ta lại chỉ chiếc va li để ở cạnh chân bàn :



— Cái vali này của anh phải không ?

— Của tôi !

— Cái này cũng khenh càng lầm. Đem đi không được đâu ! Đì vò trong khu cần mang theo cái xách nhỏ đựng vài bộ quần áo, vài thứ vật dụng cá nhân xài hàng ngày, không biế. anh có sức lối bộ mà xách nỗi hay không, nói gì tới cái va li. Chưa kể anh mang dùm đè ra bến xe, mặt vùn đê ý nó b.t anh rồi.

— Vậy tôi cũng phải bỏ va li lại đây nữa sao ?

Cô ta co vẻ cău :

— Nói ra nấy giờ anh không nghe tôi giải thích gì hết sao. Tôi đã nói là anh xách va li dùm đê lối bộ mặt hết rồi còn đi đâu được nữa. Gia đìn như có trời chán, khi xuống xe đó, liệu anh có xách nỗi cái vali này đi bộ một hơi cả chục cây số băng đồng lội ruộng không nè. Cái gì anh cũng bỏ được mà cái này không bo được sao ?

Tôi đành cưng họng. Tôi thấy vừa tiếc rẻ, vừa xót xa. Gia tài tôi chỉ còn sót lại có ngăn này, giờ lại bỏ nốt, không xót xa sao được. Nhưng tình thế nó thế, phen này là phải tay, hết thật. Lời cô ta nói vậy mà đúng. Tôi đã bỏ hết tất cả rồi. Bỏ cả sự nghiệp học hành, bỏ cả gia đình, bỏ cả đời sống của tôi thì tất cả trở thành vô nghĩa, sá gì những món vô nghĩa này.

Tôi buồn rầu hỏi cô ta :

— Bỏ thì bỏ, nhưng tôi biết lấy cái gì đựng quần áo với chút ít mòn vật dụng linh tinh như kem đánh răng, bàn chải, lược, dao bào cạo râu, vân.vân... ?

— Tôi có kiếm cho anh một cái xách với một đôi dép mới đây nè !

Nói xong, cô ta bước ra cửa lấy một cái xách tay bằng ny lông da cũ, kiểu xách tay đi du lịch, để khuất sau cửa liếp đem vào đưa cho tôi. Cô ta kéo fermeture, lôi từ trong ra một đôi dép cao su Nhật Bản :

— Đó, anh thấy chưa ! Io cho anh đủ thứ, từng li từng tí một. Còn gì nữa ! Thời, sắp xếp lè lè đi, kẻo trời sáng bây giờ, nguy lâm đó.

Tôi nuốt ực nước miếng, tiếp lấy cái xách cao su, rồi mở va li lừa quần áo, vật dụng cho vào. Chỉ mới có một bộ đồ pyjama và hai bộ áo phục với cái khăn tắm đã chặt cứng. Tôi cố nhét thêm một cái quần tây, vắt vã lấm mới kéo fermeture kín lại được.

Cô ta đứng xem tôi sửa soạn, luôn luôn giục :

— Lẹ lên ! lẹ lên anh !

Ông già Tám có lẽ đã thức giấc lâu rồi nhưng ông ta cố ý nằm im trong mùng, không chưởng mặt ra. Tôi liếc vào mùng một thoáng, tiếc nuối ngắm chiếc xe, băng hoàng nhìn đôi giày, đoạn mảng cái xách lên một vai ngỡ ngàng bước ra cửa.

Ngoài kia trời vẫn tối đen. Máy bóng điện lù mù từ xa soi xuống quang đường vắng. Một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy qua. Và tôi thi bat đầu đi vào phòng tràn gió bụi khi trời chưa kịp sang.

(CON TIẾP)



NHỮNG BĂNG BỤI ĐỜI

Một trong những hiện tượng xã hội của thời đại này là giới trẻ thích sống thành nhóm, thành «băng». Đó có những «băng» giao kinh hoàng, chết chóc tàn phá như những băng Thiên Thần Địa Ngục tại Mỹ, băng Áo Da Đen tại Pháp. Những nhóm này có thể gọi là những nhóm bụi đời ác ôn nhất, dữ dằn nhất. Họ tụ họp lại và có sinh hoạt riêng. Họ thường đi xe mò, tò loại hạng nặng phát ra tiếng nổ cuồng nộ, cuồng nộ như chính những tâm hồn nỗi loạn chống xã hội của họ, họ đê râu đê tóc bờm xòm, mặc quần áo đặc biệt của băng, deo biều tượng Đức quốc xã, xăm cánh tay, xăm minh băng những hình vẽ chịu chơi... và họ trang bị những vũ khí đê tấn công. Những băng này trờ nên một vấn đề xã hội lớn, gai góc đối với nhà cầm quyền. Loại băng thứ hai là loại Hippy có vẻ hiền hơn, lè phê hơn vì họ chủ trương chống lại xã hội băng đường lối ôn hòa hơn như deo hoa, mặc quần áo sặc sỡ, đê râu đê tóc, tụ họp nghe ca nhạc, làm tình tập thể, hút cần sa, dùng LSD và ngay cả khi họ xuống đường biểu tình chống chiến tranh nữa họ cũng hiền hơn so với những hành động của các nhóm nói trên.

Tại VN, tuy chưa có những băng kinh hồn như băng Thiên Thần Địa Ngục. Nhưng cũng có rất nhiều băng lầm cảm, băng hip-phi, băng bụi đời

băng du dãng tài tử, băng du dãng đứng bến, băng du dãng chém mướn, và băng cướp như băng của Dũng Mexico mới đây. Nói chung tất cả những loại băng nói trên đều là những loại băng bụi đời cả.

Tại sao giới trẻ chịu bụi đời ? Theo các nhà xã hội và tâm lý thì một trong những nhu cầu của thanh niên nói tuồi mới lớn là nhu cầu kết bạn. Đây là một trong những nhu cầu quan trọng nhất trong đời. Hầu hết thanh niên cảm thấy thỏa mãn qua gia đình, bạn bè, hội đoàn, nhà trường, tổ chức hướng đạo, tổ chức tôn giáo v.v.. Những người khác có đủ phương tiện hơn thì lập thành những hội như hội bơi, hội quần vợt...

Nhưng cũng có những thanh niên không thể thỏa mãn trong những nhóm nêu trên thì họ quay ra lập những băng bụi đời, những băng chống xã hội.

Người ta thấy rằng giới trẻ thích bụi đời hoặc bắt buộc phải bụi đời trước hết vì hoàn cảnh gia đình. Hoặc là gia đình nghèo nàn, hoặc là gia đình có sự trực trắc như cha mẹ ly thân, ly dị, có bạc rượu chè. Trong những hoàn cảnh này, đứa trẻ không thể nào thoát khỏi về văn đê vật chất cũng như tinh thần được và phải thoát khỏi địa vị gia đình đê giang hồ, đê tăng thang đê bụi đời. Cung có khi i gia đình koá gia mà con cái vẫn

bụi đời vì không biết giao dục, không biết hướng dẫn. Thí dụ một ông bố quá khát khe không cho con để tóc dài, để râu, mặc quần áo đúng mốt, nhảy nhót, một bà mẹ lèm bèm thích kiểm soát con gái từng phút không cho con có bồ có bạn, không cho may mặc gì cả trong khi những thứ này đến với con mình lại là những thứ cần thiết nhất, đời khi còn cần hơn chính tình thương của cha mẹ. Đây là một sự thực mà nhiều đứa trẻ không dám nói thẳng với bố mẹ chúng và chính bố mẹ chúng cũng như không muốn biết điều đó. Cha mẹ ngày nay còn phải là một người bạn của con cái mình để tìm hiểu nhu cầu của chúng, giúp đỡ chúng và hướng dẫn chúng nhưng đa số thường chỉ có quan niệm nuôi cho ăn hai bữa, cho học hành, cho quần áo mặc, nuông chiều thế là giáo dục rồi ! Đây là một quan niệm sai lầm lớn ! Nhưng trên thực tế có nhiều gia đình còn không lo đủ được cả những thứ nêu trên thì còn nói gì đến hướng dẫn với tìm hiểu.

Học đường ngày nay cũng không phải là nơi ở đó giới trẻ tìm thấy những thích thú thỏa mãn được những nhu cầu cá nhân, nhất là tại những trường học của chúng ta ngày nay. Đa số những cơ sở giáo dục ở đây đều thiếu thay hay, thiếu phòng thí nghiệm ~~phòng~~, phòng thuyết trình, phòng tập thể thao, phòng trinh diễn văn nghệ, sân cỏ sân chơi thể thao, những phương tiện để giải trí v.v. Có thể nói trường học ngày nay buồn thảm như nhà tù, lại vài ông giáo sư quen mặt, vài quyền sách vài cái bàn cái ghế ! Giới trẻ không có dịp nhìn vào một cái kính hiển vi để mà say mê môn vạn vật, không có dịp để chất nõ sang chất kia biến màu xanh đỏ để mà mê mẩn hóa học, không có dịp để viếng nghe một cô giáo Mỹ, cô giáo Pháp có giáo Anh đẽ mà mê học sinh ngũ, không có dịp thăm lò nguyên tử, cơ xưởng kỹ nghệ để mê mòn toàn mòn vật lý, có dịp tiếp xúc, sinh hoạt với các văn nghệ sĩ để mà mê môn Việt văn, môn hội họa, âm nhạc. Trong những điều kiện này, nếu gọi là nhà trường bây giờ là một thư nhà tù giam hãm những tâm hồn cuồng túc, dồn ép, bắn loạn cũng không phải là một điều quá đáng. Đa số những tư duy tinh trạng còn bị đát hơn, lớp học thi tò chúc theo kiểu cá hộp, « sống chết mặc bay, tiền thay bồ túi », thi

CÁO LỐI VỚI BẠN ĐỌC

Vì một lý do ngoài ý muốn của tòa soạn, nên chủ đề số này đã không thể thực hiện hoàn hảo đúng như dự định. Mong bạn đọc thông cảm và lượng thứ cho.

ĐỜI

cứ thi lấy sinh ra chép, cớ nhau công khai, thông tin bạ thi làm điểm ma, chủ trường chỉ biết thúc học sinh đóng học phí ngoài ra chẳng cung cấp cho họ những học cụ cần thiết gì cả, giáo sư thì nghe chuông tan học như nghe chuông cứu rỗi linh hồn, xa học trò lúc nào khoái lúc đó. Đây là một thực tế ít có giáo sư dám nói thẳng với « môn đệ » của mình để giữ uy tín, giữ chất « mô phạm » !

Trong cái không khí khô cằn, tiêu điều của học đường hỏi làm sao giới trẻ tìm thấy hứng thú sách đèn. Mà một khi không tìm thấy hứng thú bọ tìm lối thoát bằng cách họ «cúp cua» đi lang bang vào các quán cà phê, chui vào các rạp chớp bóng thường trực để xem phim chưởng, phim cao bồi, phim dam dặng.. hoặc đi bát phố ngắm gái, cưa dạo.. Từ đi bát bồ học đi đến bụi đời con đường thật ngắn !

Hoàn cảnh xã hội cũng là nguyên nhân chính dồn thanh thiếu niên vào con đường bụi đời. Giới trẻ bây giờ đứng giữa một quá khứ buồn thảm đầy máu lửa chết chóc và một tương lai mù mịt đe dọa của chiến tranh của đời rách. Điều kiện này tạo cho họ lối sống « yêu cuồng sống vội » hưởng thụ hiện tại không lo xây dựng tương lai, họ thích sống buông thả, mà trong gia đình sự buông thả lại không được chấp thuận, thế là họ bụi đời.

Giới trẻ ngày nay, nhất là giới trẻ miền Nam này bị vây quanh bởi quá nhiều cảm xúc vật chất khi họ thấy không được thỏa mãn trước những cảm xúc này họ dễ sinh ra phản nỡ, phản kháng, và phải tìm mọi cách để thỏa mãn những nhu cầu vật chất này mà một trong những cách tốt nhất là ra khỏi gia đình kết bünd, kết đảng. Thế là họ bụi đời.

Ở mọi cái xã hội mà tham nhũng như một mục đích cuộc đời, sách khieu dâm, báo cởi truồng được bày bán công khai cạnh những cuốn kinh thánh, kinh Phật, sách vở, phòng trà, snack bar nhiều hơn trường học, cảnh sát đóng như trộm cướp, đàn bà con gái ăn mặc hở hang, gái điếm đóng như con nhà lành, hỏi làm sao giới trẻ có thể tin tưởng vào những giá trị tinh thần ?

Và như thế, họ thấy rằng hành động bụi đời của họ là một cái gì còn tốt đẹp hơn tham nhũng, buồn lậu, tối đẹp hơn cả hành động gọi là cướp dàn, cướp nước của các đàn anh làm chính trị, chính em xôi thịt, bần thiểu !

Rồi thi phim ảnh urot át, báo chí loại sexy, cậu chó, ngày đêm tấn công tâm hồn trong trắng của giới trẻ. Dở tờ nhật báo, tuần báo nào cũng có mục sexy, mục đậm ngay cả những mục gọi là Y học cũng chỉ là một hình thức để khêu khích sự tò mò của thanh niên nam nữ mới lớn. Đọc tin hàng ngày thì họ chỉ thấy đậm chém, cướp giật, hiếp dâm, bê bối đồng, và ngay cả các nhà tu hành như một ông sư nõ cũng còn yêu đương đậm chém thử hỏi sao họ không bụi đời được ?

Họ bụi đời như thế nào ? Có rất nhiều loại bụi đời. Loại bụi đời tài tử thì gồm thành phần con nhà trung lưu hoặc giàu có kết bünd lại với nhau thu

phòng riêng, cờ bạc rượu chè, cua dào, bê bối đồng, ngủ với ca ve, gái điếm.. rồi giờ cờ, hoặc tối khuya lại trở về sống với gia đình như là những đứa con ngoan ngoãn. Bố mẹ họ thì phải còn mải lo áp phe, làm giàu hoặc đêm ngày tennis, mà chược, xì phé còn đâu thì giờ mà theo dõi đời sống riêng tư của con cái ! Những băng loại này mới đầu có thể sống rất lương thiện nhưng càng ngày càng chung chung với nhau nhất là sống chung với dào, với con gái, nhu cầu vật chất càng gia tăng Thế là tung thì phải tính, họ sinh ra au cắp của cha mẹ, bạn bè. Đã có những con nhà rất giàu mà vào Cercle ăn cắp các máy cassette gắn trong xe hơi, ăn cắp vợt tennis đem bán để cõi tiền vung vít với bạn bè trong băng và nhất là với các em, và từ chỗ ăn cắp đến chỗ ăn cướp, ăn cướp có võ khi không bao xa !

Loại bụi đời thứ hai là loại bụi đời tài tử. Loại này đa số thuộc thành phần học sinh. Họ kết bünd lại để che đỡ cô đơn, không có phòng riêng nên họp nhau ở đầu đường góc phố, cúp cua, vào tiệm cà phê phi phèo dam ba diều thuốc, nghe vài bài ca, rồi ức đời, chửi đời, và nuối hận, nuối hận trong chốc lát rồi lại hiền khờ trở về với gia đình để rồi lại ngắm cảnh nghèo túng, đau khổ của gia đình. Loại bụi đời này không phải là thành phần không đáng kể, bởi loại bụi đời này không sợ cha mẹ, không sợ cảnh sát, không sợ tù tội ! Loại này cũng gồm các Hippy !

Loại bụi đời thứ ba là loại bụi đời vì hoàn cảnh gia đình, phải từ bỏ gia đình thực sự để tìm kế sinh nhai. Loại này gồm đa số các em đánh giày, bán báo, giữ xe, lau xe, dẫn gái.. Đây mới là loại bụi đời thực sự chứ không phải bụi đời để bụi đời, Nhà nước và các cơ quan từ thiện phải tận tình

giúp đỡ loại bụi đời này không họ dễ trở thành những du dăng, những kẻ phạm pháp. Hiện nay tại khu Dân sinh có một Trung Tâm Bụi Đời để nâng đỡ những em bụi đời kiều này.

Loại bụi đời thứ tư là loại bụi đời ác ôn ngoài vòng pháp luật, đó là thứ bụi đời đe dọa bến, chém mườn, coi sự vào tù như pha, chém mườn là «nghề của chàng». Loại bụi đời này càng ngày càng gia tăng vì kiêm ước vì song hành. Loại này là một đe dọa trầm trọng cho xã hội miền Nam này. Còn loại bụi đời này thi còn hiếp dâm, còn cướp giật, còn đâm giết.

Riêng về loại bụi đời con gái tuy chưa có nhiều đến mức đang kể nhưng không phải là không có. Con gái bụi đời đa số vì thi rot, bị cha mẹ cấm đoán, la mắng, hoặc bụi đời đe dọa những cảm giác sinh lý.. và từ chỗ bụi đời đi đến bán bar, làm điếm cũng khá gần !

Trước những hiện tượng này, các nhà đạo đức có thái độ là hoảng hoài khinh bỉ, các quan tòa thì lo kết án, cảnh sát thi lo đánh lo nhốt, các nhà phân tâm, các nhà xã hội thi lo phân tích giải thích, các nhà giáo dục thi lắc đầu chán nản. Tất cả hầu như không thể nào tin, được biện pháp hiệu quả để ngăn chặn, phòng ngừa cũng như giải quyết vấn đề bụi đời.

Chúng ta không thể làm gì hơn được nếu gia đình, nếu học đường, nếu xã hội còn bất công, còn bần thiểu, còn lém nhem, còn chiến tranh còn chém giết. Và vẫn đe bụi đời chắc chắn không thể giải quyết được, nếu không nói là nó sẽ phát triển mạnh như oganh tham nhũng của đất nước bất hạnh này.



COTRACYN
VIÊN NGỌT DỄ UỐNG



KHA TRẦN ÁC

Sát vụn và máu xương

Vụ án Hà thúc Nhơn vẫn chưa được vạch ra cho sáng tỏ.

Vụ bốn va ly bạc đang từ từ lại nhụt chìm xuống

Lời tố cáo của Phạm văn Lương vẫn treo lơ lửng không được giải quyết.

Dân thì được kêu gọi đóng thêm thuế, bớt ăn, bớt mặc để theo chánh sách khác khốc.

Linh thi chiến đấu nơi rừng sâu, đâm lầy với cái bụng đói, đê vợ con ở nhà nheo nhóc.

Các vụ án tham những chưa giải quyết, bây giờ lại nô bung thêm một vụ án tham những khác: Cuộc tranh dành gay cấn giữa một bà tướng và một ông tư lệnh vùng về công cuộc lùm út khai thác sét vụn, đồ phế thải, vỏ đạn của Mỹ.

Theo tin vài nhật báo tại thủ đô thì bà vợ một ông tướng ở trung ương đã bắt được mối khai thác các hầm chôn vỏ đạn, đồ sát vụn phế thải của Mỹ tại Bình Dương.

Nếu khai thác được 1500 tấn sét vụn này, bán ra ngoại quốc với giá gần 800 Mỹ kim một tấn bà tướng sẽ kiếm được khoảng 100 triệu bạc VN !

Một trăm triệu !

Đúng bằng số tiền mà Thượng viện cắt bớt ở quỹ đen phủ Tổng thống, làm cho nhà nước cay đắng sot sa !

Tổng thống biết cay đắng sot sa khi bị cắt bớt 100 triệu !

Còn 100 triệu cả quốc gia bị mất thì ai sot sa ?

Ké sot sa lại là ông tướng vùng, vị vua con của miền đất nơi chọn hầm vỏ đạn.

Vì thế mà cuộc tranh chấp giữa ông tướng tư lệnh vùng với vợ của ông tướng trung ương đã nồng nàn !

Một trăm triệu !

Bao nhiêu người đổ máu, bao nhiêu gia đình tan nát trong cuộc chiến tranh này !

Xương máu đó đã tạo nên các đống sét vụn phế thải, các hầm vỏ đạn bỏ đi !

Và bọn đầu cơ xương máu, than ôi lại chính là những kẻ vẫn ăn trên ngồi trôc nhậu minh lãnh đạo cuộc tranh đấu !

Mà sét vụn, vỏ đạn được bán ra ngoài quốc cho ai ?

Cho bọn con buôn ở Hồng Kông, Tân già ba đê rồi chuyển sang tay kẻ địch, để chúng đem đúc thành sung, thanh đạn bắn vào chiến sĩ của ta, pháo kích vào dân lành của ta !

Ai chịu về trách nhiệm về cái tội đầu cơ xương máu của nhân dân và chiến sĩ đó ?

Tại sao suốt sáu tháng trời, Ủy ban liên bộ do ông Tống Trưởng Tư Pháp cầm đầu vẫn ý ra không điều tra xong vụ tranh chấp bẩn thỉu của bọn đầu cơ đó !

Tại sao phải đợi đại sứ Mỹ Bunker đích thân tới thuyết phục Tổng Thống Thiệu giải quyết vụ này ?

Những câu hỏi đó, chúng tôi yêu cầu những người lãnh đạo phải trả lời !

Chúng ta sẽ chặt đầu tuan những hay tham nhũng sẽ chặt đầu chúng ta ?

Viết lời đây, Đầu Gối mới nhận thấy lời lẽ trọng trọng của bài «sát vụn và máu xương» này, đáng nhẽ Đầu Gối mong vị 4 tướng lanh sẽ tham

đã đồng ý để sự thật được sáng tỏ.

Nếu 4 vị tướng lanh bớt chút thời giờ vàng ngọc, bạ cổ tài dự, Đời sẽ dành 4 vị tướng lanh sự đón tiếp không những trọng thể nhất, mà còn thành khẩn nhất, đồng hậu nhất, và Đầu Gối cam đoan khi ra về, bốn vị sẽ thư thái hơn hoan hồn bao giờ hết.

Thom

Một số bạn đọc gửi thư đến phản đối vụ báo Đời thực hiện hai số đặc biệt về «35 nữ ca sĩ» và «35 người đẹp Việt Nam», lấy lý do rằng báo Đời là báo chính trị, báo lễ suy nghĩ, không nên đề cập tới những chuyện lầm cảm về ca sĩ, về người đẹp, và nên dành những đề tài này cho những tờ báo «hạ cấp». Để trả lời, Đầu Gối xin mượn một lời của Dassault.

Dassault là nhà tỷ phú số 1 của nước Pháp, là kỹ sư cha đẻ ra những loại máy bay Mystère,

Mirage, là nghị sĩ, là chủ nhiệm tạp chí «Jours de France». Dassault nói về tờ «Jours de France» như sau :

« Thoạt đầu, tờ Jours de France là 1 tờ báo chính trị. Nhưng chúng tôi kịp hiểu ngay rằng một tờ báo chính trị muốn có ảnh hưởng sâu rộng, cần phải có nhiều độc giả, mà muốn có nhiều độc giả thì đừng nên nói tới chính trị... »

Quan niệm trên đây cũng là quan niệm của báo Đời. Một sự thật hơi mỉa mai nhưng đầy ý nghĩa, là trong suốt hơn 60 số báo của Đời, số đặc biệt về 35 ca sĩ là số báo bán chạy nhất. Huống hồ, theo Đầu Gối viết về «ca sĩ», viết về «người đẹp có gì là «hạ cấp». Chính trị mới dơ dáy, chứ ca sĩ, người đẹp bao giờ chả thơm ! Ít nhất cũng thơm hơn những dâng chín khách của ta hiện tại.

Tết không tết

Ngoảnh đi ngoảnh lại, Tết đã đến đít rồi.

CHO NGÀY THÁNG CUỐI NĂM

1.

*Đã hết năm rồi phải không em
ngày tháng rơi trên ngọn tóc mềm
ta vẫn sống như người mất trí
với cơn say và những cơn điên
với khốn khổ một đời mang nặng
trong hồn ta buồn thảm như đêm*

2.

*Đã hết năm rồi phải không em
những tháng những ngày qua trí nhớ
thật vô tình và thật cô đơn
như mũi tên bắn vào định mệnh
sẽ giết ta và sẽ giết em
nhưng con mồi lang thang cùng quẩn*

3.

*Đã hết năm rồi phải không em
ta đâu còn chi để chúc mừng
cho mẹ cho cha cho anh em bằng hữu
những kẻ sống còn những kẻ nằm yên
thôi cũng dành quay lưng cúi mặt
như kẻ vô tình để lảng quên*

4.

*Đã hết năm rồi phải không em
hãy tính dùm ta coi bao nhiêu tuổi
mấy tuổi làm người, mấy tuổi chiến tranh
mấy tuổi đau thương, mấy tuổi làm tình
để ta khóc mừng ta còn sống
với xác thân khô và ý thức ngu đần*

5.

*Đã hết năm rồi phải không em
hạnh phúc nào vừa tan trong mộng
ta mù lòa khung tìm thấy bình minh
nên đứng chờ vờ như loài ngựa đá
đợi chờ ngày vỡ nát thiên nhiên.
ôi nước mắt đâu trở thành phép lạ*

6.

*Đã hết năm rồi phải không em
hãy đem thơ ta đi dốt lừa
đè đón giao thừa để cúng tổ tiên
đè thấp súng đồi ta u tối
thấp súng tim em thấp súng hòa bình
và đốt tan hoài nghỉ thù hận*

7.

*Đã hết năm rồi phải không em
ta vẫn lang thang như kẻ thất tình
cố phải là ta hay thú vật
mai lầm lì như kẻ vô tâm
những sáng những chiều những cơn say khói
ôm linh nỗi ngát ngưởng lưu vong*

8.

*Đã hết năm rồi phải không em
hãy đốt dùm ta tháng ngày quá khứ
hãy tó mòi cho hy vọng mai sau
đủ hy vọng sẽ tan thành khói
và chúng ta sẽ chết tình cờ;*

i Ô NHƯỚC CHÂU

Đầu Gối đề nghị các bạn nên át một cái tết không tết. Cho nó có vẻ cách mạng, và nhất là đỡ phải chạy tiễn ăn tết.

Chẳng hạn mỗi năm, tuần báo Đời thường tổ chức một chầu tất niên, mời các anh em tòa báo nhau nhặt. Năm nay thi phế tất cả. Tiền dáng nhẹ để tổ chức chầu tất niên, sẽ dành để ủng hộ Quảng Ngãi nghĩa thực, mua cho trường một cái máy chữ và các thứ dụng cụ văn phòng linh tinh. Bạn đọc nên bắt chước báo Đời, số tiền các bạn dành để ăn tết, thì các bạn gửi cho Đầu Gối, để ủng hộ Nghĩa Thực Quảng Ngãi. Chúng ta sẽ thực hiện ở mỗi tỉnh một nghĩa thực theo kiểu Nghĩa Thực Quảng Ngãi. Chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc cách mạng văn hóa. Đứa nào ăn tết luc nay một cách linh đình, thưa thãi không những là đứa ngu ma còn là đứa vô liêm sỉ. Riêng với bạn đọc của Đời, Đầu Gối tin các bạn chỉ cần ăn tết với một tờ Xuân của Đời là đủ.

Cá, hữu

Trong một năm gần đây bần đạo nhận thấy có nhiều vụ « trổng đánh suối kèn thời ngược giữa ông Tổng Thống với ông Phó Tổng Thống.

Cánh tẩy và cánh hữu dinh Độc Lập trở nên 2 vùng cách biệt, mà cái hành lang ở giữa thì coi như 1 con sông Bến Hải. Khi Thiếu tá B.S Phạm Văn Lương vào dinh Độc Lập gặp Tổng Thống đã chứng kiến cảnh đó. Người đón BS Lương và dinh là nhân viên của Ông Phó, BS Lương được Ông Phó tiếp, xong được hướng dẫn bởi 1 Đại úy qua gặp Ông Chánh. Vị Đại úy đưa BS Lương tới hành lang giữa dinh Độc Lập thì dừng lại và chia tay :

— Thưa Thiếu tá, tôi đây là hết nhiệm vụ của tôi. Xin Thiếu tá qua hành lang, tôi bèn kia sẽ có người tiếp thu để đưa tôi vào phòng Tổng Thống.

Bần đạo chắc tâm trạng BS. Lương khi đi qua hành lang dinh Độc Lập là một tâm trạng cô đơn khủng khiếp. Cô đơn cõi hơn cả chàng Kinh Kha khi qua bờ sông Dịch.

Tất nhiên cảnh trở về của Phạm v Lương, phải qua bờ sông Dịch lần thứ hai cũng mènh mang niềm u uất.

Tại sao mà 2 cánh nhà dinh Độc Lập lại xa cách nhau như vậy ?

Chẳng qua vì hiến pháp ta qui định có 2 ông Chánh và phó TT. Mà các luật bầu cử của ta thì lại bat 2 ông phải phân biệt chức vụ.

Thí dụ dự luật bầu cử của 8 ông DB, Nghị sĩ đệ nạp ở Hạ viện ngày 10-12-70, điều số 12 có đoạn nói rằng : « Mỗi liên danh phải ghi rõ người nào ứng cử TT, người nào ứng cử phó TT».

Làm như vậy là gây ra sự phân biệt, rồi từ sự phân biệt mới gây ra chia rẽ, từ chia rẽ gây ra xung đột, từ xung đột v.v.

Cho nên bần đạo trân trọng thỉnh cầu các nhà lập pháp nếu rộng rãi, cứ cho mỗi liên danh 2 người. Sau khi đắc cử 2 người đó sẽ chia nhau coi ai làm Chánh ai làm Phó.

Muốn cho luật pháp phân minh ta án định rõ hơn. Ví dụ mỗi năm mở 1 cuộc thi để 2 Ông tranh nhau ai thắng làm Chánh, ai làm Phó.

Cuộc thi đó có thể là thi đấu đô vật, Wrestling hay thi tài thiệu xạ, nhưng như vậy có vẻ vồ biến quá. Trong lúc chế độ ta đang cực lực lên án những kẻ vu cáo tinh chất quân nhân của nhà nước, ta chớ nên làm cuộc thi có vẻ vồ biến.

Để cho văn vẻ, nho nhã, ta sẽ mở cuộc thi câu cá và thi chơi gà.

Trong cuộc thi thứ nhất, với giờ phút hạn định, anh nào câu được nhiều cá nhất, anh đó sẽ làm Chánh, anh kia chịu ngồi ghế nhai.

Sang năm sau, ta tổ chức một cuộc thi thứ hai, già anh nào chơi hay, anh đó sẽ lên ngồi cao. Tất nhiên luật lệ cũng phải ghi rõ là già trong kèo người ta diễn giải lầm bắt các ông đem gà mai của mình ra thi chơi thi khó tổ chức.



ÔNG ĐẠO CẦY

Mở cuộc thi đua như vậy, trước là khuyến khích dân mò mang ngư nghiệp và chăn nuôi, dùng chủ trương lý túc phát triển. Sau nữa là lại còn chính thức hóa các cuộc giải trí thanh tao của các nhà lãnh đạo. Từ đó dân ta sẽ có khẩu hiệu « Cầu cá là yêu nước ! Chọi gà là phát triển chăn nuôi lý túc kinh tế !

Xin quý vị nghị sĩ dân biểu nên chú ý đến lời Ông Đạo dạy.

Mua bán

Các vị dân biểu bàn nhau không biết nên chấp nhận điều khoản thứ 10, chương III của dự luật 181/70 bầu cử Tổng Thống hay không. Mục 7 điều 10 nói rằng : các ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống phải được sự giới thiệu của bốn mươi (40) nghị sĩ dân biểu hoặc của 100 nghị viên hội đồng tỉnh, đô thành, thị xã...

Nếu thương viện chấp nhận khoản này như Hạ Viện thì một kết quả đầu tiên là sẽ có vụ mua bán chữ ký giới thiệu.

Cuộc mua bán có gay go không ? Các dân biểu, nghị sĩ, nghị viên liệu có được trả giá cao, được khách hàng dành giựt không ?

Có người nói không.

Vì nhiều dân biểu, nghị sĩ, nghị viên lâm, số cung lớn (hàng ngàn vị) mà số tiêu thụ ít, (40 với 100). Vậy đâu có lo cảnh mua bán cạnh tranh !

Và tại số dân biểu, nghị sĩ, nghị viên « bắt kè mạt » cũng ít ỏi. Lo gì !

Nói vậy là lầm.

Nếu bần đạo ứng cử thi không những bần đạo tìm cách « mua » được sự ủng hộ 40 dân biểu nghị sĩ hay 100 nghị viên để giới thiệu mình, bần đạo còn tìm cách để « mua » 150 dân biểu nghị sĩ hay gần 1000 nghị viên còn lại, chỉ cần mua 1 lời hứa là đừng có ký tên giới thiệu ai ngoại liên danh Ông Đạo Cầy cả. Mua được như vậy, kết quả bần đạo sẽ ứng cử được một mình một chỗ !

Như vậy cuộc mạc cả chắc chắn phải gay go, vì trong bất cứ lãnh vực doanh thương nào, kể trung thầu cũng phải trả giá cao nhất. Nếu mua trung thầu một mình một chỗ thì cái giá phải trả còn tăng vọt lên gấp trăm gấp ngàn lần nữa !

Nào, những ai ủng hộ Ông Đạo Cầy ứng cử tổng thống hãy hùn vốn vớ.

La Bát Vi Phu Tử đã nói buôn vua lời không biết bao nhiêu mà kê ! Ai muốn dân từ vào Tổng thống Ông Đạo Cầy, xin hãy bỏ vốn gấp. Rút tiền ở ngân hàng ra, bán nét các kho đầu cơ tích trữ đi, góp vớ chúng ta cùng làm ăn một vố lớn !

Quyền giới thiệu

Các DB bênh vực quyền giới thiệu đã nói rằng đó là một cách để hạn chế bớt số người ra ứng cử. Nếu để các ông như Nguyễn Đình Quat, Hoàng Cơ Bình v.v... xung phong ra 1 lần nữa thì nước ta sẽ phải lựa chọn giữa mấy chức liên danh ứng cử, liên danh nào cũng tài đức như nhau, làm sao dân chúng quyết định được.

Nhưng muốn hạn chế số ứng cử viên tại sao lại phải dùng hàng rào, các ông DB, NS để lựa lọc trước dân lựa chọn sau ?

Làm vậy người ta dị nghị rằng các DB, NS có quyền làm luật nên dành mỗi cho mình. Các ông Arug ra làm hàng rào chắn thì tự dưng là các ông sòng giá, có nhiều người cầu cạnh.

Các ông được cầu cạnh, xin chữ ký thì các ông sẽ đòi hỏi lại. Một trong các điều đòi hỏi là liên danh Tổng Thống sẽ phải « yểm trợ » cho các ông ra ứng cử dân biểu lại, và phải « bảo đảm » cho các ông đắc cử !

Làm vậy khác chi làm « sảng ta » ?

Vậy bần đạo khuyên các ngài nên bỏ điều khoản đó đi.

Muốn làm một hàng rào chắn, tại sao không nhờ các ký giả viết « phim » đóng vai trò lựa lọc « vòng một » ?

Tại sao không ?

Số ký giả viết phim còn ít hơn số dân biểu, nghị sĩ và nghị viên.

Như vậy thi cuộc lựa lọc kỹ hơn, số liên danh ứng cử sẽ còn ít hơn nữa !

Hay các ngài sợ các ký giả viết phim dốt nát về chính trị ? Không đâu, trong làng phim cũng nhiều tay chánh khách lỗi lạc lắm. Cũng có người biết khoe chim giữa nhà hát tây, sẽ có cả người biết buôn lich cởi trường, có số người thờ phượng Đức Thánh Trần thi đồng đảo vò kẽ.

Các dân biểu, nghị sĩ nên nhường mối cho bọn này đi. Bọn này cam đoan sẽ biết ơn và ân cần hậu tạ.

Ngã tư quốc tế

Cuối cùng Hạ Viện đã biểu quyết chấp thuận khoản 7 điều 10 dự luật bầu cử Tổng Thống.

Nhưng cuộc tranh luận gay go về điều khoản quan trọng nhất của dự luật này vẫn đang ghi vào lịch sử nghị trường ở Việt Na...

Có dân biểu đã ném cả bút mực lên van chả tọa, la ó tùm lum.

Dân biểu Nguyễn Trọng Nho đã mỉa mai rằng « ai nào mồi i yêu trợ Tông Thống Thiệu » thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa thì cũng nên tìm một cách nào khéo léo và tinh hơn là ủng hộ điều 10 khoản 7 này, nó trang trao qua.

Dân biểu Hồ Ngộ Nhựt thì dùng lối văn « quanh » mỉa mai nói rằng Hiến pháp đã bị cưỡng hiến.

D.B Hồ Hữu Trường lấy làm tiếc rằng Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Bình không hề có cơ hội ứng cử được dù TT Thiệu từng tuyên bố cho phép. Lý do là Thọ và Bình không có hy vọng kiêm được 40 chữ ký giới thiệu của các dân biểu và 100 chữ ký của các nghị viên tỉnh, thị xã...

DB Nhựt còn đề nghị các vị DB hãy treo bảng kè gá tiền của từng vị, như bảng thực đơn, đem dán trước cửa quốc hội và các nơi thi cử.

Tóm lại ngay trường đã không còn là nơi thảo luận đứng đắn về các vấn đề chính trị của quốc gia nữa mà biến thành một quán cà phê ngã tư quốc tế cho các nhà báo tán chuyện theo lối đầu gối.

Mà quán cà phê ngã tư quốc tế thì luôn luôn đi với rap hát cải lương.

Vậy bần đạo đề nghị cụ Lương mời bà bầu xe đò Bầu Hiệp lập gánh hát. Ta sẽ diễn các tuồng tích có biện soạn cẩn thận chứ toàn một điều tuồng cương như bây giờ không ăn khách nữa rồi.

PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lơi, gải túi dâu ăn lan túi đó
Không phải thoa phết sờ sài ngoài da mà hết
uống : Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc Ông Tiên

Phú Lãm—CHOLON—KNBYT số 3 — 9.5.63

Nhật Bản sẽ thay thế Mỹ ở Việt Nam ?



Hoàng V. Đức

Ngày 20 tháng 10 năm 1970 vừa rồi, Nhật Bản đã công bố một cuốn Bách thư về chính sách Quốc phòng Nhật. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, và nhất là từ Thế chiến thứ hai. Nhật Bản có thái độ công khai rất rõ ràng, dám minh định chính sách quốc phòng của đất nước họ cho thế giới biết. Điều này là một sự lạ mà chúng ta cần phải tìm hiểu.

Về phương diện chính thức, Nhật Bản vẫn một mực tuyên bố rằng chính phủ và nhân dân Nhật chủ trương hiếu hòa chứ không chủ chiến. Chủ hòa mà vẫn gia tăng quân lực. Thái độ mới này của Nhật Bản chứng tỏ rằng lý do chính đã thúc đẩy họ là vì những nước đã chiến thắng Nhật trong cuộc thế chiến thứ hai là Nga, Úc, Anh và Mỹ đã không còn có đủ phương tiện để uy hiếp họ nữa, nhất là Nga và Hoa. Vì trên thực tế, nước Anh đã trở thành không đáng kể, mà Mỹ thì đã là một đồng minh hoàn

toàn 100% của Nhật (nước Nhật đã trở nên giàu có vì núp bóng Mỹ và được các giới đại tư bản Mỹ đầu tư vào tất cả mọi ngành công nghệ Nhật Bản). Bởi thế cho nên, có thể nói được rằng Nhật Bản đã dám có thái độ ngang nhiên thách thức các cường quốc và đang tăng cường chính sách quốc phòng của họ chính là do Mỹ muốn và đang triệt để hỗ trợ.

Tại sao Mỹ lại muốn và hỗ trợ để giúp cho Nhật Bản trở lại cường vị của 1 cường quốc quân sự? Muốn có câu trả lời phải xét kỹ về chiều hướng mới của chính sách Quốc phòng Nhật Bản. Như vậy, phải tìm hiểu xem chiều hướng mới đó có những đặc điểm gì.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CHIỀU HƯỚNG MỚI CỦA CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN

a) Phương diện tinh thần
Trong cuốn Bách thư về chính

Quốc và cho tất cả vùng ĐNA sau này. Và muốn biết được đến như thế, ta cần phải xé đèn các đặc điểm về phương diện thể hiện trên thực tế chương trình tài vố trang (tự vệ) của Nhật.

b) Phương diện thể hiện thực tế chương trình tái vố trang

Hiện giờ tổng số quân lực (tự vệ) của Nhật gồm có 260.000 người được phân chia ra như sau :

— Lục quân : 180.000 người (13 sư đoàn, 770 chiến xa, 4.500 khẩu đại bác).

— Không quân : 45.000 người (1.000 phi cơ, trong số đó có 200 F-104, 330 F-86 và 72 máy bay tiêm kích Nike).

— Hải quân : 35.000 người (trong lượng chung 14.400 tấn, gồm những khu trục hạm cỡ nhỏ hộ tống hay mang dàn hỏa tiễn, mươi tám thủy đánh).

Quân phí dành cho Chương trình ngũ niên thứ ba 1967-1971 (tổng cộng là 2.340 tỉ yên (100 yên bằng 1,5 quan Pháp)).

Trong Chương trình thứ tư về công cuộc tăng cường hệ thống phòng thủ cho thời gian 1971-1976, quân phí tổng quát sẽ tăng lên 5.700 tỉ yên, trong đương với 83 quan Pháp, và số binh sĩ sẽ tăng lên thành 280.000 người.

Như thế là so sánh với Chương trình thứ ba của niên khóa 1957-1971, về quân số Chương trình thứ tư dành cho niên khóa 1971-1976 chỉ tăng lên có (283.000-260.000) 26.000 người, trong khi đó quân phí lại được gia tăng lên đến (5.700 - 2.340) 3.360 tỉ yên. Tại sao trong khi quân số chỉ tăng lên có 26.000 người mà quân phí lại tăng lên những 3.360 tỉ yên? Tại sao và để làm gì? Và để «dùng vào đâu»?

Tưởng cũng nên nhớ rằng một nước khác, chưa ngang hàng với Nhật về năng lực sản xuất kinh tế mà cũng có tham vọng đóng vai trò cao cùa Nga với Mỹ là nước Pháp, mà quân phí năm 1971 chỉ có 28.872 tỉ quan Pháp mà thôi.

Trong lúc đó thì Nhật Bản nói rằng Nhật chỉ có ý muốn tự bảo vệ mà lại gia tăng quân phí một cách vô cùng quan trọng so sánh với một quân số tương đương. Vì lẽ đó mà các loại phi cơ khu trục, phi cơ thám thính, vận tải và huấn luyện; không có loại phi cơ oanh tạc. Và tất cả đều sẽ do Nhật chế tạo lấy.

Chính sách này của Nhật phản ánh quânn phi cho ba ngành Hải, Lục, Không quân như sau :

— Lục quân, quân phi được gia tăng theo tỉ lệ 1,9 :

— Hải quân, gia tăng theo tỉ lệ 2,3

— và Không quân : 2,8

Kỹ nghệ quân sự của Nhật sẽ trang bị những vũ khí tối tân nhất cho 3 ngành hải lục, không quân Nhật, những vũ khí đó sẽ do chính Nhật: hoàn toàn sản xuất ra chứ không do Mỹ hoặc do một quốc gia nào khác chịu cấp cho cả, do đó sẽ có một sự cố gắng (phi thường) để khai triển ngành kỹ nghệ tư nhân để phối hợp sản xuất với các xí nghiệp phòng vệ (agence de défense) (tức Bộ Quốc phòng Nhật) một cách chặt chẽ, để khai sinh ra một thử kỹ nghệ của Nhật được «quy hướng» về việc sản xuất vũ khí mà phần lớn sẽ chuyên hướng về khảo cứu và gia tăng các thử khí giới mới.

VỀ THÀNH PHẦN CỦA QUÂN ĐỘI

Theo Chương trình thứ tư 1971-1976 của Nhật quân đội Nhật sẽ gồm có 50% từ hạ sĩ quan trở lên, sĩ quan cấp tướng, và 50% sẽ gồm toàn là lính. Phân số chia phân nửa, phân nửa như thế hiển nhiên là có dụng ý rõ ràng. Cái dụng ý này không thể nào phủ nhận được nếu ta biết xét qua về công dụng của những khí cụ, xe, tàu, và số sĩ quan nó hết sức quá đáng trong Chương trình thứ tư của Nhật.

a) Về khí cụ, xe, tàu v.v...

1.— Đặc biệt nhất là không có phi cơ oanh tạc. Như thế có nghĩa là Nhật không tính đến chuyện đem quân đi đánh ở những nước khác. Vì muốn đi đánh thì phải đợi đường trước, tức là phải có phi cơ oanh tạc.

2.— Thủy quân không thấy có tàu vận tải quân đội, thi lại càng rõ là chẳng những Nhật đã không nghĩ đến cá việc tái sẽ có những chiến tranh đa quốc trong nhiều quốc gia cùng một lúc (guerre multi nationale) cho nên Nhật không nghĩ đến viễn tượng chính nước Nhật có thể bị xâm lăng để không thêm nghĩ đến việc phải gia tăng lực quân. Do đó, Nhật đã không nghĩ đến việc chiếm đóng nước ngoài hay đến việc tham dự vào chiến cuộc.

Xét về phương diện khí cụ, xe, tàu như thế thi « bài học đầu tiên để cho chúng ta rút ra » là : «Nhật không có tham vọng thay thế Hoa kỳ ở Đông nam Á, ở Việt Nam» sau khi quân đội Mỹ đã rút lui ra khỏi vùng này như người ta thường nói : «những sự kiện hiển nhiên chứng minh điều đó, chưa nói gì đến việc Nhật dù có muốn cũng không đủ sức mà làm. Và dã như thế thi tàu thủy, tàu bay và ngay cả đến các vũ khí nguyên tử (được cho phép chế tạo theo Chương trình thứ tư) sẽ được dùng để làm gì ? Còn để làm gì nữa nếu không phải là để ăn ngũ Nga, Tàu không cho phép Nga, Tàu tấn công đánh mình, vì, về phần Nhật thì Nhật không có tinh thần chuyện tấn công vào Nga Tàu.

b) Về tỉ lệ quân, sĩ 50% / 50%

Trong những trận chiến tranh theo quan niệm mới quân đội không cần thiết để chiến thắng, mà chỉ có những chuyên viên nghĩa là những cấp bậc hạ sĩ quan, sĩ quan tướng tá mới là cần thiết. Quân đội chỉ cần đến để chiếm đóng, nghĩa là để bình định. Nhật bản hiện không có tham vọng chiếm đóng đất đai thì lẽ dĩ nhiên là Nhật bản không có quân đội.

Sự kiện trên cho chúng ta bài học thứ hai, là : « Tất cả cái kỹ nghệ sản xuất vũ khí tối tân kia của Nhật không phải chỉ để nguyên dùng vào công cuộc phòng thủ nước Nhật, mà còn nhằm mục đích chính yếu là bán cho các quốc gia nhược tiểu trong thế giới thứ ba trong đó có Đông Nam Á và Việt Nam ; sự khuếch trương cơ quan tình báo trong quân đội Nhật chỉ là để tìm kiếm thị trường chiến tranh khẩn ; việc khảo cứu các vũ khí tối tân chỉ là để cung cấp những khí giới mới đáp ứng với những nhu cầu chiến tranh mới ; và cái tỉ lệ 50% sĩ quan và hạ sĩ quan chỉ là để đóng vai phái bộ quân sự đi huấn luyện quân sự (nghĩa là cách sử dụng những vũ khí mới do Nhật chế tạo để giết lẫn nhau) cho các nước mua khí giới của Nhật ».

Xét như thế, ta có thể « Quả quyết » rằng cái ý kiến cho rằng Nhật sẽ thay thế Mỹ ở Việt Nam và ở Đông Nam Á là sai. Mục

tiêu của Nhật là cái nhu cầu súng đạn vũ khí của các nước nhược tiểu trong Thế Giới thứ ba, và khai sinh ra cái kỹ nghệ vũ khí để hỗ trợ cho nền kinh tế của Nhật càng ngày càng phồn thịnh. (Nhật cũng sẽ lấy kinh tế để làm phương tiện tiền phong cho việc bán súng ống của Nhật, do đó mới thấy có sự hợp tác chặt chẽ giữa các giới kỹ nghệ từ của Nhật với cơ quan phòng thủ tức là Bộ Quốc Phong Nhật). Nhật tự gán mình vai trò giao rắc chiến tranh mà không bao giờ sẽ cần trực tiếp tham gia chiến tranh.

TỔNG KẾT LUẬN

Chính sách của Nhật đã như thế thi ta nên luận lý một cách thuận lý rằng :

1) Nền thịnh vượng tương lai của Nhật hoàn toàn tùy thuộc ở chính sách cộng đồng của các nước thuộc Thế giới Thứ ba và đối với chúng ta, của các nước Đông Nam Á, mặc dù Nhật giàu và mạnh hơn.

2) Như thế Nhật sẽ không thể nằm ngoài « vòng ảnh hưởng » của Đông Nam Á được. Mà nếu không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của Đông Nam Á thì lẽ tất nhiên là Nhật sẽ bắt buộc nằm trong « Liên bang các nước Đông Nam Á » và sẽ phải tùy thuộc chính sách chung của Liên Bang Đ.N.A tương lai.

3) Và nếu Nhật nằm trong liên bang Đông Nam Á tương lai thì Nhật sẽ có đủ phương tiện để khiến cho Nga, Tàu phải nể sợ (nhất là khi Nhật lại vẫn là đồng minh của Mỹ nữa), và Nga, Tàu sẽ không dám làm áp lực hay thao túng những nước Đ.N.A nữa trong đó có Việt Nam.

Tất cả mọi việc đều liên đới với nhau. Vấn đề đặt ra cho chúng ta, Việt Nam, và cho các quốc gia Đông Nam Á khác là sáng suốt và quyết tâm theo đuổi chủ trương vận động sự hình thành một « Liên Bang chính trị các nước Đ.N.A ». Chỉ khi nào Liên Bang đó được thành lập, Việt Nam và Đ.N.A. mới nắm vững được số mệnh của mình và mới khiến cho các cường quốc Nga, Tàu Mỹ hết thao túng mình và phải cùng minh xây dựng một tương lai thịnh vượng chung cho toàn thể nhân loại.

HOÀNG VĂN ĐỨC

Hắn nóng ruột nhắn thêm mấy hồi chuông nữa. Trong nhà vắng hoe và chập chờng bóng tối. Đang tắc lưỡi, khó chịu thi hắn thấy một bóng dáng con gái bước ra cổng thật chậm. Cô gái có vẻ mặt mõi, mắt lờ đờ như mới ngủ dậy. Bộ quần áo mặc nhà phong phanh nhau nát. Mai tóc biếng gỡ rối bù, một vẻ giã thâm thâm trên khắp khuôn mặt này.

Hắn hỏi lớn :

— Chào toa. Có Minh ở nhà không toa ? Tại mua có cái bụi ở Nguyễn Minh Chiểu, gấp 1 m. Muốn mời Minh đi, Minh đâu ?

Người con gái đứng nghiêm người trong một vị thế hết sức chênh vênh, tay tựa vào cánh cổng cặp mắt vẫn tiếp tục lờ đờ ngẩn ngơ. Nàng đáp thật chậm và mệt mỏi :

— Minh... Minh hỏng cổ ở nhà. Hắn nóng nảy mồ miêng định hỏi thêm thì think linh, người con gái ngã dài vào người hắn. Ngạc nhiên quá đỗi nhưng hắn vẫn kịp đưa hai cánh tay ra đỡ lấy thân hình mềm nhũn kia. Chắc là con bé bịt nặng. Hai con mắt nhắm nghiền, lóig mỉm cười cong một nụ diễm lệ kiều kỳ, và hơi thở thật yếu. Hoảng quá, hắn với em cô gái đi luôn và phong khách, đặt nằm trên cái ghế dài. Hắn vỗ vỗ má cô gái, hỏi nhỏ :

— Toa làm sao xấu vậy ? Bình nặng làm hả ?

Hắn lùi đôi mắt đẹp mồi hé mở và giọng nói thều thao :

— Moa mới uống hết một ống optalidon... mới tĩnh lại hồi rưa rứa... mệt quá hả...

oo

Hắn đã quen Vân trong buổi gặp gỡ kỷ niệm đó. Vân là chị của Minh (cô bé m) hanh đinh đến mời đi bua tối đó. Đến nhà Minh chơi đã lâu nhưng không gặp mặt Vân vì Vân không ở nhà. Nàng không chọn nhà cha mẹ làm nơi cư trú thường nhật. Rõ hơn, Vân là một cô gái « bụi đời », nói tắt là « bụi ». Nàng bỏ nhà đi luôn, ăn ở lang cha bết nhà con bạn này đến nhà thằng kế kia. Khi Saigon, khi Mỹ tho, Vũng Tàu, hay xa hơn : Đa lat, Nhà Trang... Vô chừng. Cô khi mệt tháng con ngựa trời lì lợm này mới bay về tổ. Một thứ ngựa trời dữ

Phạm Nga

MỘT BÔNG HỒNG CHO ĐỨA CON GÁI « BỤI »

dàn. Vân là bạn thân của những đứa con gái hippies bà chơi hàng « chặng » nhặt và nồi danh kháp nơi như Mai « mít », Marie v.v... Có điều là Vân ít nói tiếng và đàm thoại thoải mái ít biết mặt là vì Vân ít đi bua (nàng không thích, nhảy yếu nữa) và cũng ít « đóng » ở mấy nơi công cộng thường. Hắn đã quen Vân ở cuối một khu phố « bụi đời ». Sau hai tháng ở Mỹ tho với thằng con một nhà xuất nhập cảng, tự dùng Vân tràn đầy chán chường. Nàng mồ vè Saigon, vè nhà và tìm thấy một ông thuốc dễ thương trong ngắn kéo tủ thuốc, còn độ gần 20 viên. Ông cái thứ vị kỳ cục khi nốc trộn gần 20 viên thuốc ! Đứa con gái chán đời đã ngủ li bì làm cô em và mẹ nghỉ, đành phải đánh thức, lay tỉnh, bắt uống nước chanh, đắp nước nóng v.v... Đề sau cùng, trong lúc cả nhà bận việc đi hết, han vò tinh đến tim Minh, đã phải dang tay ra hứng cái thân mềm nhún của Vân vừa mới « dã » thuốc.

Hắn và Vân đã yêu nhau một cách dễ dàng. Đúng theo cái nhìn của đám con trai con gái hippies, quá hàn và Vân chỉ chịu nhau và kết nhau thôi. Đàm con trai tóc tai tiền sử, bạn của hắn, đã cười rõ thật đều khi thấy hắn đi chơi lần đầu tiên với Vân. Cái thẳng bắt được con Vân rồi kia con nhỏ ngon con thấy mẹ ! Trong nếp sống ăn chơi cuồng loạn hiện tại, đám hippies không tin là có một gã bô tinh thần cảm nào đó, mang tên là tình yêu, chỉ có đào dě dẫn đi chơi, một thứ partenaire trong những trò vui bal, bum, picnic v.v... Đàm bạn trẻ lại càng không tin là nơi một đứa con gái « bụi », « chặng » như Vân và một thằng con trai không vắng mặt ở bất cứ một cái bua nào, lại có thể xảy ra cái gọi là tình yêu. Và dù có những xúc cảm chân thực, không thẳng bạn nào của hắn lại nghĩ hắn hạ giá đi yêu một đứa con gái rắc rải như Vân. Chính trong thâm tâm hắn, ở buổi sơ giao, hắn cũng chỉ nghĩ là cặp với Vân, thích rủ Vân đi chơi riêng vì hàn khoai hàng lồng mì cong vút trên đôi mắt lém lỉnh của cô bé. Bất quá Vân chỉ là đào ruột trong một giai đoạn năm ba tháng là nhiêu.

Đàm tuổi trẻ thành phố, con trai cũng như con gái, họ xa lì với hai chữ « đương lai ». Họ sợ hãi chiều dài và sức nặng của thời gian. Đúng nói lời một dự tính sâu xa với họ. Trong ý nghĩ thường nhật hippies chỉ có cái bal tối mai, vụ đi Cấp tuần tới hay xa lắm là cái anniversaire tháng sau. Sống là vô vội và nuối trọn mọi thứ vui trên những cái honda rồ ga phông vọt tới và trong những vòng tay xiết chặt nhau nhanh chóng để ra buồng rời ra cũng le làng.

Vậy mà hắn và Vân đã yêu

lỡ thời



nhau trong một thời gian ngắn và mầu nhiệm, mầu nhiệm vì ngắn. Những kỷ niệm sân khấu nồng nàn đã thúc đẩy hai đứa yêu nhau chán thành.

Chỉ ba hôm sau cái đêm hắn gặp Vân ngất xỉu vì tự tử nạt, Vân đã đưa hắn về nhà vào sát giờ giới nghiêm. Hết tối tinh trong cõi buổi chiều, Vân ngồi ngay vào vòng tay hắn để rồi hai đứa đi với nhau suốt buổi tối và lặng lẽ về nhà. Vân vào giữa khuya. Sau này hắn mới thấy là mình liều lĩnh. Người nhà ngủ ở khu phòng trong, hai đứa nằm với nhau suốt đêm trong phòng khách. Nửa đêm hắn đòi hỏi sau khi đã nói chuyện chán, đòi hỏi là một chuyện hắn đã tưởng tượng trước. Nhưng trái dự đoán của hắn, Vân từ chối bằng nước mắt. Nàng kẽ cho hắn nghe một đoạn đời cay đắng của nàng đã nảy sinh một con Vân rạc rỉ bảy giờ. Cha của nàng chết, bà mẹ lập tức theo tình nhân chung sống, căn nhà này là nhà của ông dượng rể đó. Vân và M nh bị lôi vào nơi trú, Vân học hành với mồ ru ru quá sớm. Một buổi tối chủ nhật, Vân rời khỏi nhà trường về nhà chơi và nỗi lòng thường lệ. Ông dượng đã mỉm cười nàng nàng. Không kí cự được tiếc xảy ra nhưng từ sáng hôm sau mặt trời mọc lên, không có một con Vân hiền lành nữa. Sợ ý lồng dương, Vân đâm ra cuan hận tội cùng. Nàng bat đầ leo hàng rào trường trốn đi chơi. Mọi gã lầu an ninh săn đón nàng và sau cung biến con bé thành đầu bà. Mưu kế của hắn thật đơn giản: hùa đau giây cát cược của Vân, buộc nàng phải uống cạn 2 ly Whisky, sicc han môi trà. Và đứa con gái mat trình trong cơn say rượu mê thiếp... Ông dượng ghê và gã công an, mỗi người một giai đoạn, đã biến Vân thành một đứa con gái truy lạc cho đến ngày nay...

Nước mắt đã dài theo câu truyện và dập tắt con thèm muốn của hắn, và cho đến tờ mờ sáng, suốt đêm hắn kinh hoàng xiết cung thân thể đứa con gái bạc hạnh bang vỡ và xót xa.

Sáu giờ sáng, hắn đã phải chỗi dậy lặng lẽ lấy xe rời khỏi nhà Vân. Giữa tiếng xe cộ bát đầu vang ôn ngoài đường, hai đứa quyết luyến

mãi Vân mới bước vào nhà. Một cái quán khách trú mở cửa sớm, hàn mệt mỏi ghé vào gọi một ly cà phê nhỏ. Cả người bần thần mệt nhọc nhưng hắn không thể ngừng ý nghĩ về Vân được. Một đêm thức trang với nước mắt với xót đau thắt thót để cái mưu định xác thịt bị chụp bỏ để nhường chỗ cho một niềm thương vò bở. Những lời chế diễu của mấy thằng hippy còn vang vang nhưng hắn đã quyết định: không xem Vân là một đứa con gái để lợi dụng thà xác nữa. Hắn yêu Vân thực rồi.

ooo

Từ đó hai đứa đã trao nhau bao nhiêu kỷ niệm! Những ngày tháng đồng đầy hạnh phúc. Vân bảo không bỗng đâu nữa hết, ở mãi với hắn trong tình yêu này. Những chiều mưa nỗi nhớ nỗi nhớ với nhau trong phòng. Những đêm hôm lạnh lẽo giữa trời khuya nhìn sương, hai đứa đã gặm miếng bánh mì khô, cơm tay cầm của dân bụi đời, trên một cái vỉa hè nào đó, như những đèn lèn Nuit d'Orient nhấp nhô, vui đùa đến cạn hết tiền trong túi, đến phải giải quyết «ván đề oao tú» một cách «đạm bạc» như vậy. Dĩ nhiên, hai đứa cũng đi đến tận cùng với nhau. Đó là một điềuнет sức tự nhiên bao hàm trong những tha thiết ngút ngàn giữa đời tình nhân chứ không phải là một thứ chiến công nào đó mà hàn «làm bàn» trên bàn thế một đứa con gái đã trót hư hỏng. Sự biền lò thiêng liêng nhất để chứng minh một tình yêu có thực là chuyện Vân đã khóc trong lòng trao thân đầu tiên cho hắn. Khi buông rời ra thì Vân cứ úp mặt xuống nệm túc tuổi mài. Hắn vuốt tóc Vân và nói một câu khẳng quyết, nói cho Vân nghe mà cũng là nói với chính mình:

— Đừng khóc nữa Vân. Minh sẽ sống với nhau bằng mọi cách...

Vân vẫn thút thít :

— Vân muốn ở bên cạnh anh hoài... Nhưng.. em còn gì để cho anh đâu. Em không con gì để cho anh hết... Hắn ôm ghì lấy người yêu :

Hắn hép lớn :

— Cứ im đi. Tôi lập lại lần nữa tôi yêu Vân, có nghe rõ chưa? Tôi sao có lại xen vào quyền tự do của người khác.

Tánh Vân rất hồn nhiên, buồn

vui đó. Có điều là nàng rã sợ những lúc suy tư (hay phán đoán suy nghĩ) sâu xa lâu la. Cái đầu óc lười biếng và bể đã biến Vân thành một loại cỏ đại một hiện tượng thiên nhiên. Té cái vẻ dễ thương, cuộc đời đã huy sức lại cướp hết của nàng mọi giá trị của một nhân cách con gái ở ngay cái tuổi 17 nay. Nhưng Vân không hề lấy làm buồn về chuyện đó cũng như không nghĩ gì đến ngày mai. Phải nói là Vân trôi chạy quá khứ và tương lai một cách dễ dàng với cái tánh bão nhiêu của nàng. Một tần hồn tri thơ trong một thân xác đàn bà. Hắn đã đam say điều nghịch lý này. Cho nên hắn luôn luôn dõi mắt từng nụ cười không nghĩ gì ca trên môi Vân. Ánh mắt tưởn tan iến lính của Vân đã xoa dịu mọi nỗi buồn phiền cho hàn phật của thằng con trai thời đại nay. Hắn không chịu nổi những giây phút Vân ngồi ủ rũ.

Có một hôm đang đi với Vân ngoài đường thì gặp Chi, một người bạn gái học cùng trường. Tối đèn, cô sinh viên VK đón hắn lập tức cũng gặp lúc hắn không đi tình cờ với Vân tối đó. Bạn bè điều biết Chi đã yêu hắn từ lâu, nhưng vì một lý do riêng hắn chỉ xem Chi như một người bạn gái thân. Hắn khó chịu khi phải ngồi tiếp cô nữ SV vừa già vừa đẹp này (và dĩ nhiên tí ti trí thức) Chi mỉa mai:

— Không ngờ anh lại đi chơi phố với một con bé như vậy... Em kính mến anh nên không muốn anh «hạ thấp» như vậy...

Hắn ngắt lời Chi lập tức.

— Người yêu của anh đó Chi à. Đừng mỉa mai vo ịch. Đồng ý là Vân không bằng một góc của Chi, nhưng hãy để cho anh sống cuộc đời anh.

Chi uất ức muốn khóc :

— Tại sao không chịu hiểu em? Anh hiện sinh quá nhỉ. Nhưng dù anh là họ tro của Sartre, của Camus cũng không thể đi với một con hippy dơ bẩn đó! Em là gì cái mại của nó, nó lang bang khắp Saigon này...

Hắn hép lớn :

— Cứ im đi. Tôi lập lại lần nữa tôi yêu Vân, có nghe rõ chưa? Tôi sao có lại xen vào quyền tự do của người khác.

1.

*Ngày xưa một nhà có năm người
hai người theo chồng đi xa xôi
hai người quanh quẩn bên chòm xóm
với chồng ngày đêm thoát tiếng cười
một người sót lại nghe hồn xót
đêm lá vàng như đêm xuân tươi
săm soi ngọn tóc thêm vàng ưa
ngày một dài theo nỗi biếng lười
mẹ già buồn cũng vui đôi chút
không chóng thì chảy trai đánh hơi*

2.

*Ngày nay một nhà có năm người
một người con lớn chồng bỏ rơi
theo lao nén phong đời vô đái
đá vương nên đời thêm tả tơi*

Người con gái kiêu sa nín lặng, cùi mặt. Hắn thấy mình hơi qua lo, và để tiện Chi ra về, hắn đã nói với Chi một giọng thật trầm, thật ngậm ngùi :

— Chi. Anh hiểu Chi qui anh lắm. Anh cũng mến Chi. Nhưng hãy để cho anh kết hợp với một cô bé bất hạnh. Không có chuyện hiệ sinh hay trả tử lâu giờ đây, nhưng anh hổ và thông cảm được nỗi bất hạnh của Vân, anh không thể không yêu Vân.

Có lẽ ngoài hàn ra, không còn ai hiểu được và yêu được sự hồn nhiên của Vân hay loại con gái như nàng, một kiếp cỏ đại nhưng tràn đầy sức sống đon hậu,

xxx

Vân đã bỏ đi mất sau 2 tháng nê linh ái. Vân chán hàn như đã hàn bị ăn đòn hội chợ ngay quán Loan của dân con trai ở đây, để gi chúng để cho hàn đèn khuyễn dụ Vân về để mất một con mồi béo bở sắp đưa vào làm thịt. Trận đòn

*một người con thứ trôi theo bạc
bạc đếm hoài — tình đếm rã tay
một người con nua buông đời sống
trong biển tình yêu hạnh phúc đầy
một sớm đông sang buồn khôn môi
tin chồng chinh chiến đã qua đời
mấy khăn tay uớt khăn tang chí
góa phụ nuôi con cưng lờ thời
người con áp út vui tình ấm
độ hai con trăng đã lệ rơi
chồng từ trận chiến gươm đao ấy
về chống gậy buồn theo tuổi hói
người con gái út nầm chong mắt
đêm lun ngày tàn theo nắng phai
thời nay trai trắng đi làm lính
làng bạt giang hồ ai rảnh tay?*

PHÙ SA LỘC

đã chấm dứt một thời gian nra thags đi tìm Vân đòn đéo khắp nơi.

Bây giờ một mình ngồi ở Pagode, Mimosa, Xuân Hương.. hay những chỗ hẹn hò cũ, hắn nghe một nỗi tiếc thương tỏa lan khắp cõi lòng. Vân sê ở Saigon, đi Cáp, Đà Lạt hay Nha Trang.. bắt cứ đâu để tiếp tục cái kiếp ngựa rừng ham chơi của nàng, cho đến ngày thân tàn ma bại. Nhưng hàn, chàng hippy hơi nhiều mộng tưởng, suốt đời không thể quên Vân. Nữ cưới của Vân sê đeo đuổi hàn suốt cuộc đời mồi chán này.

Hồi hippies con trai con gái Sg, hồi tuổi trẻ ăn chơi thành phố, hồi những cái buôn vui nhộn, hồi những vỉa hè.. hãy trao một cành hoa hồng tưởng nhớ đến tay một đứa con gái bụi đời dùm hàn.

PHẠM NGA

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT OI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

LTS.— Kè từ tuần lễ này, tuần báo *Đời* sẽ mở một số trang trình bày tin tức về *Sinh Hoạt Xã Hội*. Từ trước, theo lời yêu cầu của bạn đọc chúng tôi đã thực hiện trang *Sinh Hoạt Nghệ Thuật*. Nhưng Văn Học Nghệ Thuật vẫn chưa đủ để trình bày cuộc sống muôn mặt của xã hội. Chúng tôi hy vọng mục *ĐỜI MUÔN MẶT* này sẽ làm quý vị hài lòng hơn. Nhóm ký giả phụ trách phần *Sinh Hoạt* số này gồm có : Hải Lưu, Huỳnh Trang Tịnh, Duy Bình; Hạ Quyên và Hữu Quang.

SÁCH

VÒNG ĐAI XANH

TG : Ngô thế Vinh
NXB : Thái Đô

Trong thời chiến buổi chiến tranh này, nhiều đứa con đã ra đời trong lúc người cha còn đang lặn lội ở một chiến trường xa xôi, không kịp về ký tên vào bǎn khai sinh.

Dứa con tinh thần của Ngô thế Vinh cũng ra đời dưới một ngôi sao xấu. Nhà xuất bản tổ chức một buổi lễ giới thiệu cuốn sách *Vòng Đai Xanh* tại quán cà phê Hàm Gió vào tối thứ sáu tuần trước, mà trong buổi ra mắt của cuốn sách, Tác giả Ngô thế Vinh còn đang mặc đồ lính phục vụ tại một bệnh viện đã chiến trên cao nguyên.

Tuy vậy, bà con thân hữu cũng đến nhìn mặt đông đủ. Các văn nghệ sĩ như Dương Nghiêm Mậu, Vị Ý, Từ công Phụng, Thượng tọa Đức Nhuận, Đỗ Từ Mẫu, Thanh Văn thuộc NXB Lá bối, và nhà phê bình Cao thế Dung v.v..

Nhà văn Thế Uyên chủ trương tủ sách Văn Nghệ Xám đã long trọng giới thiệu cuốn *Vòng Đai Xanh* với cử tọa và xin lỗi về sự vắng mặt của tác giả.

Vòng Đai Xanh, một tập truyện kể có tính chất ký sự, là tác phẩm thứ ba của nhà văn quân y Ngô thế Vinh. Thế giới của *Vòng Đai Xanh* là thế giới mà tác giả đang sống : Cao Nguyên. Nhân và chính tự kề chuyện minh là một nhà báo làm tin chiến sự. Các nhân vật khác là các ông Tướng ông Tá trấn thủ

trên cao nguyên, phần lớn mang tên thật.

Nhưng các nhân vật nổi bật nhất trong tập ký sự này là những ông cõi ván Mỹ, những toán biệt kích Mỹ và các người thiểu số VN: đồng bào Thượng.

Ngô thế Vinh đã sống ở cao nguyên và làm nhân chứng trong vụ «nổi loạn» của nhóm Fulro, cũng như các trận đánh Dakto thảm khốc. Từ địa hạt tiêu thuyết với các cuốn Mây Bão, Bóng Đêm, bây giờ anh đã quay sang địa hạt ký sự. Chuyển hướng mới này không phải là một sự tình cờ. Phải có những sự thật mạo và cứng đập vào mặt người nghệ sĩ mới khiến cho anh tạm hy sinh trí tưởng tượng sáng tạo để chuyên lo chụp lấy các hình ảnh của sự thật, như là ống kính của lịch sử.

Không đóng vai trò thuần túy của một chứng nhân, Ngô thế Vinh còn muốn phết phản lịch sử trước mắt. Sự kiện lịch sử đó là âm mưu lập một vòng đai xanh, gồm những người lính mũ xanh trong các đoàn biệt kích Mỹ, gồm các sĩ quan Mỹ và các binh lính Thượng.

Âm mưu lập một vòng đai xanh đã thất bại, nhưng mối tranh chấp Kinh Thượng vẫn còn ám ỷ đó «viễn ảnh của một vùng đất hưa cao nguyên còn phải trải qua nhiều máu, mồ hôi và nước mắt» (trang 244).

Trong dịp phát hành cuốn *Vòng Đai Xanh* này, nhà văn Thế Uyên cũng cho biết anh và các văn hữu đang đứng tên kiêm bộ Thông Tin về tội vi phạm hiến pháp khi tiếp tục dạy tri việc kiểm duyệt sách, với cái sở mang tên Phối Hợp Nghệ Thuật.

Chúng ta nhớ lại rằng *Vòng Đai*

Xanh đã được thai ghén dễ dàng nhưng sinh nở khó khăn. Cuốn sách đã bị luổng, kéo phoi hợp cát sén tan tành trước khi ra đời.

(Hải Lưu)

THIẾU NHI

Vườn địa đàng trẻ em

Một khu vườn chơi đầu tiên cho trẻ em rộp theo khuôn mẫu Disney-land đã được thiết lập tại khu «chuồng nai cũ» trong Sở thú, phía cổng đường Hồng Thập Tự.

Vườn Địa Đàng (tên ty viết tắt là VUDIDACO), một cơ sở doanh thương của tư nhân muốn thiết lập tại Saigon và mỗi tỉnh ít nhất một khu vườn cho trẻ em tới chơi vừa giải trí vừa học hỏi. Vườn Địa Đàng trong số thứ là thí điểm đầu tiên của họ.

Với số vốn khoảng 50 triệu, trên khoảng đất rộng 2 mẫu, Vườn Địa Đàng gồm tất cả gần hai chục trò chơi cơ khí. Sau khi lấy vé vào cửa 20đ, mỗi em, nếu muốn, thanh toán các trò vui trong vườn, sẽ phải mua thêm trên 100đ vé nữa.

Là bạo động ngũ cù của TT Thiệu ông Giám đốc VUDIDACO cho biết «sẽ dành 1 số ngân khoản để dựng cagy du, cầu tuột v.v... để các em mua vé vào cửa là c. thê chơi suốt ngày mà không mất tiền thêm».

Vườn Địa Đàng gồm 3 khu : Bắc, Trung và Nam. Các trò chơi cơ khí mang những cái tên thơ mộng như Đu tiên, Tiên vũ, Tiên xa, Kỳ mã v.v... Các trò chơi cơ khí này, mà phần lớn do sáng kiến của ông Giám đốc Trần văn Thương đã

được chế tạo tại VN.

Trong vườn, nổi nhất là Mỹ Nhân Đài, xây theo kiểu 1 lâu đài cổ tây phương, với cõi «Công chúa» già năm tháng đơ trên lầu cao. Ngoài ra còn hồ tắm ba tầng cao thấp khác nhau. Trên cao là pho tượng Vọng phu mà nước mắt ròng ròng xuống hồ cho các em có thể ngâm mình tắm mát.

Điểm đặc biệt khác của Vườn Địa Đàng, có lẽ phải kể tới căn nhà để «sử phân bón», lắp nắp Cảnh sát ra vào ; vẫn nắm «chinh inh» ngay trước cổng ra vào ?

Phái viên báo *Đời* chỉ muốn đem một rổ táo vào Vườn Địa Đàng mà bán... cho người lớn, vì mỗi quý vị con nit đi chơi, thường kèm theo tì vải ba phụ huynh nom rất ngọt lành.

(Hạ Quyên).

GIAO DỤC

Quả là đánh võ rừng

Hiện nay các trường trung học đang cho thi Đệ nhất lực cá n uyết.

Bỗng dưng ngày 3-12 vừa qua, ông thủ trưởng Nguyễn danh Đàn ban ra một văn thư định rõ ràng từ nay trở đi, hệ số các môn trong kỳ thi lực cá quyết sẽ bằng nhau, nghĩa là tất cả đều hệ số một !

Như vậy một học sinh chán chê và có năng khiếu về Toán, Quốc văn, Sinh ngữ sẽ được xếp ngang với 1 học sinh gắng công học nhạc, vẽ, v.v... Học 6 giờ Quốc văn 1 tuần đến kỳ thi may lăm được 13, 14 điểm luận, như vậy sao bằng chém tài học 2 giờ Vạn vật với hy vọng học 17, 18 điểm.

Đó là một cuộc cách mạng trong học chế cho bậc Trung học. Tuy nhiên vì nó «quá cách mạng» nên các giáo sư và học sinh toàn quốc đều sững sốt hoang mang.

Nữ sinh trường trung học Gia Long đã phản đối bằng cách làm rào không chịu thi lục cá quyết nữa.

Đến ngày 18-12 bỗng lại có một

văn thư khác của bộ Giáo dục ban bố rằng hệ số các môn thi được ổn định trở lại như tình trạng cũ.

Nhiều trường trung học ngoan ngoãn tuân hành chỉ thị cấp trên, đã thi xong và môn, ghi điểm, xếp hạng, nay phải làm lại tất cả.

Ông thủ trưởng phụ trách Trung Tiểu Học đã từng tuyên bố ông đánh võ rừng bắt cần chính sách. Ông đã vừa cho các nhà mô phạm toàn quốc một tấm gương sáng về châm ngôn «Lời nói đi đôi với việc làm».

(HL)

THỂ THAO

Người hùng Á vận Hội 1970

Người hùng của Á vận Hội 1970 tổ chức tại Vọng Các (Thái Lan) không phải là 1 lực sĩ Na Uy, quốc gia đã dẫn đầu với 136 huy chương, cũng không phải là Chi-Cheng người Trung Hoa Quốc gia đã đoạt 5 huy chương vàng ! Người hùng đó là 1 lực sĩ Việt Nam Công Hoa.

Nhưng đừng tưởng đó là tay súng Hồ minh Thủ, người đã mang về cho VN huy chương đồng duy nhất để nước ta chiếm được chỗ đứng chót trong bảng thành tích sau cả.. Kampuchia. Người hùng chúng tôi định nói đây là lực sĩ chạy bộ Nguyễn Văn Ánh, kỷ lục gia quốc gia về môn chạy 1500 và 500 thước.

Kỳ này anh Ánh là lực sĩ duy nhất đại diện cho ngành điền kinh tham dự Á vận Hội. Không biết anh đã tham dự mấy môn đua và mỗi môn anh được sắp hạng mấy. Nhưng anh đã nổi tiếng khắp năm châu bốn biển vì môn chạy Marathon dài hơn 42km.

Lực sĩ Ánh đã bứt xa địch thủ, không phải dễ vượt về mức trước mà anh đã bứt xa để ở lại đăng sau. Khi người về nhất, một lực sĩ Nhật bản về đến mức đã hơn 1g10 phút, ban tổ chức, chuyên viên, các tay đua và các

khán giả sửa soạn ra về thì người hùng VN mới lô dạng. Nguyễn Văn Ánh chạy về đến mức giữa tràng pháo tay hoan nghênh của số khán giả... chậm chạp chưa về kịp. Thành tích này làm cho người ta nhớ lại một người hùng điền kinh khác — lực sĩ Trần văn Lý tại Thế vận hội Helsinki năm 1952. Trong cuộc đua 10.000 thước gồm có 10 vòng sân mỗi vòng 1000m, khi «dầu máy xe lửa» Tiệp khắc Zatopele chạy hết 10 vòng về gần đến mức thi đấu trước anh ta, Trần văn Lý của Việt Nam đang dẫn đầu. Nhưng Trần văn Lý mới chỉ chạy có... 6 vòng sân. Vậy là khán giả phải chờ thêm gần nửa giờ để xem lực sĩ VN xông pha một con đường sanded.

Giống kiêu nhẫn bẩn bỉ tranh đấu đến giây phút cuối cùng của lực sĩ là điều đáng khâm phục. Nhưng không biết lực sĩ VN còn nổi tiếng về đức kiêu nhẫn trên thao trường quốc tế đến bao giờ.

Dại tá Lê ngũ Hiệp nghỉ sao ?
(Duy Bình)

SINH VIÊN

Nam nữ sinh viên bình đẳng ?
Cái lo lắng to tai cho các người đẹp trong 2 đại học xá nữ sinh viên Trần quý Cáp và Thanhquan là phải cuống gói ra đi, sau khi đã được phép cư ngụ ở cư xá ba năm trời !

Điều 8 trong Tổng qui định đại học xá Sài Gòn đã qui kí : « Thời hạn tối đa cho sinh viên lưu trú tại Đại học xá được ổn định là 3 năm ». Nhưng từ 5 năm nay mấy anh ở Đại học Xá Minh Mạng, mấy chị ở Trần quý Cáp cư phớt tinh, coi cái điều lệ trên là lầm cảm và lạc hậu mà các vị có thẩm quyền vẫn cứ nhầm lẫn làm ngơ.

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

LTS.— Kể từ tuần lễ này, tuần báo Đời sẽ mở một số trang trình bày tin tức về Sinh Hoạt Xã Hội. Từ trước, thề theo lời yêu cầu của bạn đọc chứng tôi đã thực hiện trang Sinh Hoạt Nghệ Thuật. Nhưng Văn Học Nghệ Thuật vẫn chưa đủ để trình bày cuộc sống muôn mặt của xã hội. Chúng tôi hy vọng mục ĐỜI MUÔN MẶT này sẽ làm quý vị hài lòng hơn. Nhóm ký giả phụ trách phần Sinh Hoạt số này gồm có : Hải Lưu, Huỳnh Trang Tịnh, Duy Bình; Hạnh Quyên và Hữu Quang.

SÁCH

VÒNG ĐẠI XANH

TG : Ngô thế Vinh
NXB : Thái Đô

Trong thời chiến buổi chiến tranh này, nhiều đứa con đã ra đời trong lúc người cha còn đang lặn lội ở một chiến trường xa xôi, không kịp về ký tên vào bản khai sinh.

Đứa con tinh thần của Ngô thế Vinh cũng ra đời dưới một ngôi sao xanh. Nhà xuất bản tổ chức một buổi lễ giới thiệu cuốn sách Vòng Đại Xanh tại quán cà phê Hàm Giò vào tối thứ sáu tuần trước, mà trong buổi ra mắt của cuốn sách, Tác giả Ngô thế Vinh còn đang mặc đồ lính phục vụ tại một bệnh viện dã chiến trên cao nguyên.

Tuy vậy, bà con thân hữu cũng đến nhìn mặt đông đủ. Các văn nghệ sĩ như Dương Nghiêm Mậu, Vị Ý, Từ công Phụng, Thượng tọa Đức Nhuận, Đỗ Từ Mẫu, Thanh Văn thuộc NXB Lá bối, và nhà phê bình Cao thế Dũng v.v..

Nhà văn Thế Uyên chủ trương tủ sách Văn Nghệ Xám đã long trọng giới thiệu cuốn Vòng Đại Xanh với cử tạ và xin lỗi về sự vắng mặt của tác giả.

Vòng Đại Xanh, một tập truyện kể có tính chất ký sự, là tác phẩm thứ ba của nhà văn quan y Ngô thế Vinh. Thế giới của Vòng Đại Xanh là thế giới mà tác giả đang sống : Cao Nguyên, Nhân và chính tự kề chuyện minh là một nhà báo làm tin chiến sự. Các nhân vật khác là các ông Tướng ông Tá trấn thủ

trên cao nguyên, phần lớn mang tên thật.

Nhưng các nhân vật nổi bật nhất trong tập ký sự này là những ông cố vấn Mỹ, những toán biệt kích Mỹ và các người thiểu số VN: đồng bào Thượng.

Ngo thế Vinh đã sống ở cao nguyên và làm nhân chứng trong vụ «nổi loạn» của nhóm Fulro, cũng như các trận đánh Dakto thảm khốc. Từ địa hạt tiểu thuyết với các cuốn Mây Bão, Bóng Đêm, bây giờ anh đã quay sang địa hạt ký sự. Chuyển hướng mới này không phải là một sự tình cờ. Phải có những sự thật mạo và cứng đập vào mặt người nghệ sĩ mới khiến cho anh tạm hy sinh tri trường tượng sáng tạo để chuyên lo chụp lấy các hình ảnh của sự thật, như là ống kính của lịch sử.

Không đóng vai trò thuần túy của một chứng nhân, Ngô thế Vinh còn muốn phê phán lịch sử trước mắt. Sự kiện lịch sử đó là âm mưu lập một vòng đai xanh, gồm những người lính mũ xanh trong các đoàn biệt kích Mỹ, gồm các sĩ quan Mỹ và các binh lính Thượng.

Âm mưu lập một vòng đai xanh đã thất bại, nhưng mối tranh chấp Kinh Thượng vẫn còn âm ỷ đó «viễn ảnh của một vùng đất hứa cao nguyên còn phải trải qua nhiều máu, mồ hôi và nước mắt» (trang 244).

Trong dịp phát hành cuốn Vòng Đại Xanh này, nhà văn Thế Uyên cũng cho biết anh và các văn hữu đang dùng tên kiêm bộ Thông Tin về tội vi phạm hiến pháp khi tiếp tục duy trì việc kiểm duyệt sách, với cái sở mang tên Phối Hợp Nghệ Thuật.

Chúng ta nhớ lại rằng Vòng Đại

Xanh đã được thai ghén dễ dàng nhưng sinh nở khó khăn. Cuốn sách đã bị luổng kéo phôi hợp cắt sén tan tành trước khi ra đời.
(Hải Lưu)

THIẾU NHI

Vườn địa đàng trẻ em

Một khu vườn chơi đầu tiên cho trẻ em rộng theo khuôn mẫu Disneyland đã được thiết lập tại khu «chuồng nai cũ» trong Sở thú, phía cổng đường Hồng Thập Tự.

Vườn Địa Đàng Công ty (viết tắt là VUDIDACO), một cơ sở doanh thương của tư nhân muốn thiết lập tại Saigon và mỗi tỉnh ít nhất một khu vườn cho trẻ em tới chơi vừa giải trí vừa học hỏi. Vườn Địa Đàng trong sở thú là thi điểm đầu tiên của họ.

Với số vốn khoảng 50 triệu, trên khoảng đất rộng 2 mẫu, Vườn Địa Đàng gồm tất cả gần hai chục trò chơi cơ khí. Sau khi lấy vé vào cửa 20đ, mỗi em, nếu muốn, tham dự đủ các trò vui trong vườn, sẽ phải mua thêm trên 100đ vé nữa.

Là báu đồng ngũ eù của TT Thiệu ông Giám đốc VUDIDACO cho biết «sẽ dành 1 số ngân khoản để dựng cay đù, cầu tuột v.v... để các em mua vé vào cửa là có thể chơi suốt ngày mà không mất tiền thêm».

Vườn Địa Đàng gồm 3 khu : Bắc, Trung và Nam. Các trò chơi cơ khí mang những cái tên thơ mộng như Đu tiên, Tiên vũ, Tiên xa, Kỳ mär v.v... Các trò chơi cơ khí này, mà phần lớn do sáng kiến của ông Giám đốc Trần vàn Thương đã được chế tạo tại VN.

Trong vườn, nổi nhất là Mỹ Nhỏ Đài, xây theo kiểu 1 lâu đài cổ tây phương, với cờ «Công chúa» già nằm thẳng đỡ trên lầu cao. Ngoài ra còn hồ tắm ba tầng cao thấp khác nhau. Trên cao là pho tượng Vọng phu mà nước mắt ròng ròng xuống hồ cho các em cõi thế ngâm mình tắm mát.

Điểm đặc biệt khác của Vườn Địa Đàng, có lẽ phải kể tới căn nhà «espresso phân bón», lắp nắp Cảnh sát ra vào ; vẫn nắm «chính inh» ngay trước cổng ra vào ?

Phái viên báo Đời chỉ muốn đem một rổ táo vào Vườn Địa Đàng mà bán... cho người lớn, vì mỗi quý vị con nít đi chơi, thường kèm theo tôi vài ba phụ huynh nom rất ngọt lành.

(Hạnh Quyên).

GIAO DỤC

Quả là đánh võ rừng

Hiện nay các trường trung học đang cho thi Đệ nhất lực án uyệt.

Bóng dung ngày 3-12 vừa qua, ông thử trưởng Nguyễn danh Đàm ban ra một văn thư định rằng từ nay trở đi, hệ số các môn trong kỳ thi lực án quyết sẽ bằng nhau, nghĩa là tất cả đều hệ số một !

Như vậy một học sinh chấm chỉ và có năng khiếu về Toán, Quốc văn, Sinh ngữ sẽ được xếp ngang với 1 học sinh giỏi công học nhạc, vẽ, v.v... Học 6 giờ Quốc văn 1 tuần, đến kỳ thi may lăm đroc 13, 14 điểm luận, như vậy sao bằng chém tài học 2 giờ Văn và với hy vọng được 17, 18 điểm.

Đó là một cuộc cách mạng trong học chế cho bậc Trung học. Tuy nhiên vì nó «quá cách mạng» nên các giáo sư và học sinh toàn quốc đều sững sốt hoang mang.

Nữ sinh trường trung học Gia Long đã phản đối bằng cách làm rào không chịu thi lực án quyết nữa.

Bỗn ngày 18-12 bỗng lại có một

văn thư khác của bộ Giáo dục ban bố rằng hệ số các môn thi được ổn định trở lại như tình trạng cũ.

Nhiều trường trung học ngoan ngoãn tuân hành chỉ thị cấp trên, đã thi xong vài môn, ghi điểm, xếp hạng, nay phải làm lại tất cả.

Ông thử trưởng phụ trách Trung Tiểu Học đã từng tuyên bố ông đánh võ rừng bắt cần chính sách. Ông đã vừa cho các nhà mô phạm toàn quốc một tấm gương sáng về châm ngôn «Lời nói đi đôi với việc làm».

(HL)

THỂ THAO

Người hùng Á vận Hội 1970

Người hùng của Á vận Hội 1970 tổ chức tại Vọng Các (Thái Lan) không phải là 1 lực sĩ Nuật, quốc gia đã dẫn đầu với 136 huy chương, cũng không phải cô Chi-Cheng người Trung Hoa Quốc gia đã đoạt 5 huy chương vàng ! Người hùng đó là 1 lực sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

Nhưng đừng tưởng đó là tay súng Hồ minh Thủ, người đã mang về cho VN huy chương đồng duy nhất để nước ta chiếm được chỗ đứng chót trong bảng thành tích sau cả Kampuchia. Người hùng chúng tôi định nói đây là lực sĩ chạy bộ Nguyễn Văn Ánh, kỷ lục gia quốc gia về môn chạy 1500 và 500 thước.

Kỳ này anh Ánh là lực sĩ duy nhất đại diện cho ngành điền kinh tham dự Á vận Hội. Không biết anh đã tham dự mấy môn đua và mỗi môn anh được sắp hạng mấy. Nhưng anh đã nổi tiếng khắp nam chau bốn biển vì môn chạy Marathon dài hơn 42km.

Lực sĩ Ánh đã bứt xa địch thủ, không phải dễ vượt về mức trước mà anh đã bứt xa để ở lại đăng sau. Khi người về nhất, một lực sĩ Nhật bắn về đèn mức đã hơn 1g10 phút, ban tổ chức, chuyên viên, các tay đua và các

khán giả sửa soạn ra về thì người hùng VN mới lô dạng. Nguyễn Văn Ánh chạy về đến mức giữa tràng pháo tay hoan nghênh của i số khán giả... chậm chạp chưa về kịp. Thành tích này làm cho người ta nhớ lại một người hùng điền kinh khác — lực sĩ Trần văn Lý tai Thế vận hội Helsinki năm 1952. Trong cuộc đua 10.000 thước gồm có 10 vòng sân mỗi vòng 1000m, khi «dầu máy xe lửa» Tiệp khắc Zatopele chạy hết 10 vòng về gần đến mức thi đấu trước anh ta, Trần văn Lý của Việt Nam đang dẫn đầu. Nhưng Trần văn Lý mới chỉ chạy có... 6 vòng sân. Vậy là khán giả phải ở lại thêm gần nửa giờ để xem lực sĩ VN xong pha một con đường sán dạo.

Gương kiên nhẫn bền bỉ tranh đấu đến giây phút cuối cùng của lực sĩ là điều đáng khâm phục. Nhưng không biết lực sĩ VN còn nói tiếng về đức kiên nhẫn trên thao trường quốc tế đến bao giờ.

Đại tá Lê ngũ Hiệp nghỉ sao ?
(Duy Bình)

SINH VIÊN

Nam nữ sinh viên bình đẳng ?

Cái lo lắng to tát cho các người đẹp trong 2 đại học xá nữ sinh viên Trần quý Cáp và Thành quan là phải cuồn gói ra đi, sau khi đã được phép cư ngụ ở cư xá ba năm tròn !

Điều 8 trong Tống qui Đại học xá Sài Gòn đã qui kí : « Thời hạn tối đa cho sinh viên lưu trú tại Đại học xá được xác định là 3 năm ». Nhưng từ 5 năm nay mấy anh ở Đại học Xã Minh Mạng, mấy chị ở Trần quý Cáp cư phớt tinh, coi cái điều lệ trên là lầm cảm và lạc hậu mà các vị có thẩm quyền vẫn cứ nhầm lẫn làm ngơ.

ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

Nhưng năm nay, Viện Đại học Sài Gòn vừa có thêm một «tứa con gái» mới tên là cư xá Thanh Quan ở đường Trường minh Giang. Sau năm qua khi con là cơ sở tư nhân, Thanh Quan vẫn quen áp dụng qui luật «3 năm trán thủ» để ai trấn xong 3 năm xin nhường chỗ cho bạn mới.

Sau khi tiếp thu cư xá Thanh Quan ông Viện trưởng ĐH Sài Gòn tuyên bố sẽ áp dụng lại điều số 8 Tổng qui định học xá cho cả các ĐHX kia. Nhưng chỉ em trong 2 trung tâm nữ sinh viên thi run lên cầm cập vì sợ mất cái đặc ân, còn mấy anh trong ĐHX Minh Mạng vẫn tĩnh bờ coi đang ló biếu tinh chống Mỹ.

(Hữu Quang)

NHẠC

Điệu Thủ Vĩ Cầm 1971

Giải thưởng hàng nhất Vĩ Cầm do hằng E so tạng đang giá 1 ngàn tờ phở bìa dán đã về tay nhạc sĩ Nguyễn gia Tâm đêm thứ sáu vừa qua tại thành đường trường Quốc gia Âm Nhạc Sài Gòn. HHTT liền tìm gặp nhà vĩ cầm trẻ tuổi đẹp trai này để xin chút cảm tưởng.

Nhà vĩ cầm đã vui vẻ mời HHTT

trèo lên căn gác nhỏ của anh nằm gần phía trên tên my pham Phong Lan thuộc Thương Xá Tam Đa. Anh cho biết hiện đang học năm chót trường Đại Học Văn Khoa Saigon. Nămten bảy tuổi anh bắt đầu học vĩ cầm, nhưng việc học học đan không được liên tục. Nhờ náng khiêu troi cho, anh đã rút ngắn thời gian 7 năm trong trường QG&N thành bốn năm với những chuyến thi nhảy. Năm 1965 anh tốt nghiệp thủ khoa trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon về vĩ cầm. Người con công đầu dat anh là giáo sư Tạ Văn Toan, nhưng thỉnh thoảng nhạc sĩ con có dịp học hỏi thêm với các bậc thay ngoại quốc ghé Việt Nam như Brigitte de Beauford và Danièle Arur.

Trong suốt ba tháng anh đã dành năm tiếng đồng hồ mỗi ngày cho bản Concerto của Max Bruch soạn cho vĩ cầm và dàn nhạc, để dự cuộc thi vừa qua. Ngoài thú chơi đàn, nhạc sĩ còn thích cinéma, bơi lội, và phỏng trà thì thỉnh thoảng có lai rai. Hiện thời anh cũng đang dạy đàn tại trường Quốc Gia Âm Nhạc và chỉ dẫn cho một số nhạc sinh học riêng với anh.

Đề cập đến nghệ thuật xử dụng vĩ cầm, Nguyễn Gia Tâm cho rằng kỹ thuật và sự diễn tả hồn nhạc luôn luôn kết hợp với nhau. Người đàn hay là người có đủ hai điều kiện đó.

Trình tấu một bản nhạc Cô Điền Tây Phương minh cần phải có tâm hồn, cảm xúc giống người ngoại quốc thi mới đúng. Nhờ có dĩa nhạc đàn sẵn những bản nhạc minh đang tập mình biết chỗ nào người ta dễ dàng như thế nào.

Tuy nhiên, tôi chủ trương nên nghe nhiều nhạc sĩ khác nhau trình bày cùng một bản nhạc để thâu thập những cai hay của họ làm ngôn riêng cho mình. Một người Âu Châu kéo đàn cò Việt Nam mà không đúng điệu minh nghe thấy khó chịu. Minh trình điệu nhạc của họ không đúng cách cung vây.

— Anh nghĩ gì về Tân Nhạc Việt Nam?

— Xin miễn phè bình vì không đủ thẩm quyền. Tôi chỉ nghe Tân Nhạc Việt Nam vì cảm tưởng chung là quá sơ sài về kỹ thuật. Nếu bảo rằng Tân Nhạc Việt Nam hay, thì chỉ hay về giai điệu (melodie) mà thôi.

Nghệ thuật chơi vĩ cầm có rất nhiều trường phái khác nhau. Chính vì vậy chúng ta thấy cách chỉ dạy của mỗi ông thầy một khác. Nguyễn Gia Tâm cho biết những giao sư vĩ cầm hường dẫn anh thỉnh thoảng có những quan niệm khác biệt về cách xử dụng nhạc khí này, mặc dù họ vẫn giống nhau về các nguyên tắc căn bản,

Một số vĩ cầm gia chủ trương dùng cầm và xương đòn gánh chiếc đàn, một phần ngắn cái trái đỡ lấy cần đàn, không để tay đàn tựa cả lên vai trái. Người đàn đứng một cách tự nhiên, không bị một sự gó bó nào. Nguyễn Gia Tâm rất dễ đặt khi trả lời về vấn đề này. Hầu hết các nhạc sĩ cầm Việt Nam không thuộc trường phái trên, do ảnh hưởng của quan niệm Pháp. Anh Tâm trả lời một cách dung hoa rằng người ta phải cẩn thận sao cho các ngón tay trái tự do bám trên phím một cách dễ dàng. Có lúc anh cẩn thận chỉ có lúc anh buông lỏng.

Sau một lúc trò chuyện Nguyễn Gia Tâm quay sang phỏng vấn HHTT

— Tòa soạn báo Đời ở đâu à anh?

— Ủ.. ủ.. ở đường Cộng Sản gần trường HHTT. Đạo đi anh (HHTT định nói «gà») cái đồng rác to tỗn của chợ Tuoi Bình nhưng lại thay

Âm nhạc dương cầm trên mảnh sô truyền hình

Chúng ta thường được xem trên màn ảnh V.T.T.H những buổi trình diễn độc tấu dương cầm và âm nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng lần thứ nhất, khán thính giả có thể thấy hài lòng về buổi trình diễn dương cầm trong chương trình Ngày mai 26-12-1970 vừa qua. Bàn dương cầm trong nghệ thuật âm nhạc là bộ môn đòi hỏi kỹ thuật cao tay và gân như tài phủ của người học.

Tuy nhiên, GS Nguyễn Cầu có trường Q.G.A.N.K.N. Saigon, một người rất quên biết trong giới âm nhạc và cũng là một nhà mo phao có nhiều uy tín đã xoa bo như thành kiến và những mặc cảm sai lầm do bằng cách khéo chọn lọc đưa lên màn ảnh V.T.T.H hai nhạc sinh Lam Duy Anh Triết 9 tuổi, và Lê Ngọc Chân 10 tuổi.

Mở đầu chương trình là em Lê Ngọc Chân, độc tấu bản «Sonate Rê trưởng» đoạn I của Mozart tiếp theo là bản «Six variations

sur le Duo de la Molinara» của Beethoven. Qua tối trình tấu khá vững chắc của em Lê Ngọc Chân, người ta nhận thấy em đã thấu hiểu âm thanh và đã lột được tinh thần của 2 bản nhạc và kết quả là em đã mang lại cho khán thính giả những phút thoả mái.

Nhưng khán thính giả đã đi qua một sự ngạc nhiên lớn : ấy là phần độc tấu của em Lam Duy Anh Triết, 9 tuổi. Với những ngón tay bé nhỏ, vững vàng, và mau lẹ ngoài sức tưởng tượng của người tham dự màn ảnh, Anh Triết đã độc tấu liều tục 6 tác phẩm của các danh cầm Tây Phương từ Bach đến Chopin. Em mở đầu với bản «Invention» cùng La thứ của Bach, rồi qua tác phẩm của Handel-Haydn-Koselech-Mozart Beethoven và Chopin.

Ta phải công nhận đây là 1 kỳ công và cũng là một thành công của G.S. Nguyễn Cầu vì ở lứa tuổi này trẻ con đâu đã có quan niệm về vấn đề học nhạc. Anh Triết đã làm cho khán thính giả phải cảm phục qua những phút sống động trong lối trình tấu. Người ta đã chủ ý đặc biệt đến kỹ thuật xử dụng bàn tay trái của em. Có thể nói là phi thường. Thành niên nhanh chóng học nhạc mà còn phải... lung tung về bàn tay trái ! Huống là ! Ngoài ra, em còn có biệt tài đo lường âm thanh, không lạm dụng bàn đạp (pédales).

Em đã hoàn toàn thành công trong hai tác phẩm của Mozart và 1 của Beethoven. Đặc biệt bản «Ah vous dirai je maman» của Mozart đề mục (thème) đã được trình bày rất hồn nhiên và rõ ràng, tiếp theo đó là 12 biến khúc (variations) liên tục được sống lại qua ngón đàn linh động, tung bừng của Anh Triết. Có thể nói bản «L'entre à Elise» của Beethoven đã tạo ra những âm thanh quyến rũ và thu hút rất đông khán thính giả nhạc giới.

Chương trình đó lâu quá rồi nên không thể nhớ được. Nếu thấy cần, xin bạn gửi lại cho tòa soạn những ý kiến mà bạn đã có.

đành cho dương cầm xử dụng 4 tay (piano à 4 mains) lại một lần nữa Ngọc Chân và Anh Triết đã cho khán thính giả thấy rõ thực tài song tấu của hai em. Tuy nhiên người ta trước mong được nghe hai em trong những buổi trình tấu trước công chúng để ta được thưởng thức đúng mức tài nghệ vì trong buổi trieb tấu ngày 26-12-70 vừa qua, hai em buộc lòng phải xử

đúng 1 chiếc dương cầm quá cũ của Đại VITB. Đó là điều đáng tiếc duy nhất của chương trình.

Khán thính giả đủ thỏa mãn hết mục nhờ một trường hợp làm tăng vang nghệ tinh của 2 nhạc sĩ tí hon ấy là, duyên dáng và nhanh sắc của cô xướng ngôn viên giỏi thiệu rất gợn giọng bằng một giọng nói êm dịu hồn nhiên.

TAM ICH

HỘP THƯ TÒA SOẠN

TRẦN NHẬT DƯƠNG (SG): Rất tiếc không thể đăng một giai thoại sống động vì tình chất riêng re của vấn đề. Mong Ông thông cảm và gửi cho bài khác.

LÊ DUY HOA HUYỀN (SG): Ủng hộ nhiệt thành tức là đã tích cực tham dự rồi. Hy vọng sẽ nhận được thư của HH mãi mãi.

PHẠM NGỌC SAO BIỀN (QN): Trong dịp đón mới nội dung của Đời, chắc chắn sẽ có mục SVVN như SB đề nghị. Vậy, ngay từ bây giờ nên chuẩn bị sẵn tài liệu để giới thiệu với bạn đọc đó. Cứ gửi trước về cho tòa soạn.

NGUYỄN VĂN NHIÊN (ĐL): Tòa soạn sẽ cho đăng nguyên văn lá thư của Nhiên trong TSBD vào một số tới, nếu Nhiên không e ngại về những hậu quả có thể có. Nhớ cho biết tin gấp.

NGUYỄN ĐĂNG THÂN (Quang Ngãi): Đã nhận được thư nhưng chuyện đó lâu quá rồi nên không thể nhớ được. Nếu thấy cần, xin bạn gửi lại cho tòa soạn những ý kiến mà bạn đã có.

PHẠM QUÝ HOÀ (Saigon): Chuyện đó có vẻ «kỳ» nhưng phải do một lầm lẫn nào. Tại sao Ông không nghĩ rằng đứa con đầu lòng là con của một bà lớn, còn người Ông đã cặp tối chỉ là bà bé ?

NHẬT ĐẢN (KBC 4100): Mặc nợ nhiều người làm chử không chỉ riêng Đản đâu. Nhưng biết làm sao được bay giờ. Thời, chúng nài về Sài Gòn, gắt lòn oan cho, se xin trả nợ bằng một câu cà phê túi.

Tòa soạn mới nhận được thư về bài của các bạn có tên sau :

Đinh Xu in Phương (KBC 6205) Đức Ninh (Nhà Trang) Nhật Đản (KBC 4100) Lê Cung Tường (KBC 3433) Bố Phan Xuân (Phú Nhuận) Lê Duy Hoa Huyền (Sài Gòn) Ông Lan Hân (Sài Gòn) Phạm Vũ Đăng Tâm (Gia Định) Nguyễn Long (Sài Gòn) Ngọc Long (Kiến Phong) Trần Ngọc Kim (Phan Thiết)

Xin các bạn chờ tin trong số báo tới. Bài nào không được nhắc trong mục thơ được chọn tức là đã bị loại. Riêng những bài được chọn chỉ được đăng sau kia những bài ối định từ trước đã đăng nét.

Các thi bản sau đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trên báo Đời trong các số tới :

Chuẩn Bị Cho Ngày Mai, Giốc Đá Biển, Người Thiếu Giả Không (N.Q.Băng) Ngọn Sáu Đèng (P. H. Phương) Mỹ Thu (L.H. Thuyền) Mùa Trắng (N.L. Đông) Ng. (Đ. Cảnh) Một Chút Nhớ Em, Một Chút Nhớ Ta (N.D. Triệu).



TIẾNG NÓI CỦA GIÁO SƯ TRƯỜNG TƯ

Từ cái sa đọa của giáo dục đến tinh thần bệ rạc của một số con buôn trường tư

• bài của GS CAO THẾ DUNG

L.T.S : Trong Đời số trước, lấy trường tư làm chủ đề, mọi giới đã nói lên tiếng nói của mình. Tuy nhiên vẫn còn thiếu tiếng nói của các giáo sư tranh đấu đòi tăng lương lao. Bài dưới đây của giáo sư Cao Thế Dung, bổ khuyết cho sự thiếu sót kể trên.

Cách đây 3 năm, nhóm Nghiên Cứu Giáo Dục qui tụ nhiều giáo chức công tư do Sr Huynh Mai Tâm làm trưởng nhóm đã hoàn tất được một bản dự thảo «Qui chế giáo chức tư thục». Qui chế này dựa theo luật lao động cũng như qui chế của giáo chức công lập (nằm trong Qui chế chung của công chức) cùng những điều kiện tối thiểu có thể thỏa mãn được trong thực tại tư thục VN như hiện nay. Bản dự thảo quay thành 500 bản ronéo và được gửi đến các Hiệu trưởng tư thục cũng như các giới có thẩm quyền về Giáo dục, Luật pháp, Lao động, Nghiệp đoàn, Phụ huynh học sinh... nhưng rõ ràng cuộc 3 năm trời qua, bản dự thảo qui chế chỉ còn là một bản van kẽm mả nhóm NCDG đã mất hơn một năm soạn thảo, 1 năm đi thâu gop ý kiến và thêm bớt cho được tương đối đầy đủ, hợp lý. Nhiều vị Hiệu trưởng tư thục đã không hết lời tán thưởng bản dự thảo qui chế nhưng câu kết luận cuối cùng bao giờ cũng kèm theo cái lắc đầu : «khó làm, khó làm». Hợp lý thì hợp lý thiệt thê nhưng... khó làm, khó làm».

Nhưng khó làm là khó ở chỗ nào? Trên 100 điều của bản dự thảo qui chế đều có án định rõ ràng quan trách nhiệm giữa Nhà Trường và Giáo Chức. Nhà trường có trách nhiệm và bồi phận với giáo chức thì ngược lại giáo chức cũng phải như vậy. Tuy nhiên, cái «khó làm» đối với một số tư thục là ở chỗ này: Bản dự thảo qui chế có án định giáo chức đâu yêu cầu phải được tiếp tục hưởng lương, gặp tai nạn nghề nghiệp phải được bồi thường, khi già không dạy nổi sẽ được lương hưu tri, con cái học tại trường phải được miễn phí, giáo chức cộng tác với nhà trường qua một bản cộng đồng khế ước, nhà trường không được sa thải giáo chức nếu không có lý do được Hội đồng Giáo Sư và Ban Giám đốc chấp thuận, nếu nhà trường đưa phuơng sa thải giáo chức thì phải bồi thường, giáo chức

tư cũng được hưởng phụ cấp sự phạm, phụ cấp gia đình, phụ cấp thân nhân... Bản dự thảo qui chế trên đây dựa trên căn bản «cộng đồng quyền lợi» và tinh thần lương sự hưng quốc! Thực ra, nếu người làm giáo dục chân chính thì ai cũng nhận thấy qui chế ấy chỉ có lợi cho Nhà Trường — cái lợi lâu dài và sạch sẽ trong khi đó giáo chức vẫn được hưởng một đời sống vật chất bao đảm, tinh thần thỏa mãn.

Nhưng, khi các vị Giám Đốc tư thục cho rằng «khó làm... khó thực hiện lắm» các vị ấy cũng có lý do. Lý do giản dị nhất có thể diễn tả nôm na như sau: «Con ăn người ở trong nhà đâu có cần phải qui chế, khế ước. Việc làm trường cũng nhỉ vậy, vấn đề quan trọng là thu và chi, làm thế nào «tôi rất nhiều mà chi chẳng bao nhiêu». Việc thuê mướn giáo sư có khác gì con ăn người ở cần gì phải qui chế cho rắc rối».

Nhiều Giám đốc tư thục tuy có lòng với anh em giáo chức, tuy tốt bụng, biết nhìn xa trông rộng và thấy việc nâng cao đời sống giáo chức là việc phải làm, một qui chế cho giáo chức là một đòi hỏi cấp thiết. Thế nhưng, các vị này cũng đánh bài lực vì cơ cấu tổ chức không cho phép, liên hệ tập thể không cho phép.

Các giáo chức trong nhóm đã tham cảm thấy rằng, mọi cố gắng của lang phải trắng bắng đen, chẳng qua cũng chỉ là chuyện dã tràng xe cát. Giáo chức tư thục trước sau vẫn chỉ là tập thể «dạy thuê nói mướn».

Nhiều nhà giáo phản nộ trước cái mầu đen như «mõm chì» của nghề nghiệp đã phải sô sánh nghề thầy giống như nghề của «em em ta». Một đảng bẩn trộn nuôi miệng một đảng bẩn phổi nuôi thận. Sô sánh như vậy thì qua rằng bất nhẫn quá, tàn

bạo quá. Nhưng biết nói sao hơn vì thực tế đã như vậy.

Nàng Kiều sau 15 năm lưu lạc nhưng khi tái hồi Kim Trọng thì phao xác coi bộ vẫn còn mặn mà.

Nhưng nghề thầy giáo tư nếu ai đã miệt mài theo đuổi 15 năm thi ôi thôi, làm sao so được với nàng Kiều!

Thân phận giới thầy giáo tư với giới «chị em ta» lại thua xa. Ấy vậy mà đòi vẫn gán cho chúng tôi cái mác «lương sự» rất ư cao quý.

Mà thực ra, hầu hết giáo chức tư lúc này đã rạc rủi rồi. Mọi giới khác làm một tháng lãnh lương trọn 30 ngày. Giáo giới tư thì lại khác, dạy một tháng chỉ được hân hạnh lãnh lương 4 tuần (24 ngày trừ chủ nhà).

Vợ con chúng tôi phải ăn và sống đúng 365 ngày nhưng chúng tôi lại chỉ được lãnh lương một năm chia tháng hay 10 tháng. Danh từ nghỉ hè đồng nghĩa với «treo niêu». Còn bao nhiêu nồng ối ở nhục khác.

Só giờ mà giáo chức «được» giảng dậy chỉ còn là sự thi ân đố đức của Ban Giám Đốc. Nhà trường có thể thải hồi giáo chức bất cứ lúc nào, bất cứ trong trường hợp nào. Trong giờ giảng dậy nếu chẳng may gặp cơn gió đặc «lẩn dung» thì kể như tới số. Việc ấy không can dự gì tới nhà trường. Để chí, con cái giáo chức học tại trường mà cha mình dậy tháng tháng vẫn phải è cổ đóng học phí. Hỏi như vậy còn đâu cái nghĩa anh em trong môi mai trường? Còn bao nhiêu cái tàn tệ khác nữa. Trước đây, chúng tôi có hứa với nhà thơ Tú Khoa sẽ công bố trên báo của anh một «Hàm thư của giới bán phổi» nhưng rồi vì chuyện cớm áo long dong cho nên chưa làm toại lòng tin yêu của Tú Khoa. Cái Hàm thư ấy bắt nguồn từ những ngôn ngữ : tàn tệ, bỉ ổi, bóc lột, phi giáo dục, gian thương, chữ nghĩa, ăn cướp cöm chém. Những ngôn ngữ ấy nếu nói cho phải phép thì không bao giờ nên sử dụng để viết về học đường, nhất là học đường tư thục. Nhưng biết sao hơn vì thực tế đã như vậy, và con hơn như vậy. Tuy nhiên, Hàm thư ấy cũng có những ngôn ngữ : lương thiện, công bằng, thông cảm, tốt bụng để dành riêng cho các vị Hiệu Trưởng lương thiện, tốt bụng, công bằng...

Phong trào giáo chức đòi tăng lương bùng nổ từ tháng 10 vừa qua chính là kết quả của một thảm cảnh «tràn bờ» như vậy. Đồng thời sự đòi hỏi tăng lương thèm năm bảy chục bạc một giờ cũng chỉ là cách phản ứng hợp lý hợp tình của giáo chức tư trước những bất công và tả, trước những thế lực tài phiệt và gian thương giáo dục. Cõi giun xéo làm cũng quắn, giáo chức tư thục Saigon, Gia Định nhất loạt đứng lên đòi tăng lương — sự đòi hỏi ấy trước hết đã có một ý nghĩa phản kháng — phản kháng cái tinh thần bệ rạc của một số chủ trường, phản kháng những thế lực đang khuynh loát giới tư thục và họ đang làm cái việc «gian nhảm hiếp dâng» để hệ thống hóa sự bóc lột giáo chức.

Sự đòi hỏi tăng lương chỉ là đợt pháo đầu. Giáo

chức đòi thi đổi thật, rách thi đã rách từ lâu, ví dụ có được tăng thêm một vài ngàn mỗi tháng cũng là điều quá hóa nhưng chia quan trọng cho bằng ván đẽ phục hồi cái tinh thần lương sự trong giới tư thục, phục hồi những tinh nghĩa anh em đã mất giữa Ban Giám đốc và giáo chức.

Sự đòi hỏi tăng lương của giáo chức cũng không có nghĩa như sự tranh đấu giữa hai giới chủ thợ. Sự đòi hỏi ấy trước sau chỉ nhằm đạt được sự biết điều tối thiểu trong tinh nghĩa anh em — một nhà giữa Ban Giám Đốc và giáo chức. Sự đòi hỏi tăng lương chỉ là bước đầu cho một giai đoạn đầu để tiến đến sự kết hợp nhà giáo trong tinh thần anh em hỗ trợ và thân ái bền bỉ rồi từ đó cũng hoàn thành cho bằng được, tranh đấu cho bằng được một qui chế giáo chức tư thục.

Một vài vị chủ trương vì lý do này hay lý do khác đã hoan hỷ lên rằng: cuộc tranh đấu của giáo chức đòi tăng lương có ài mưu giàn xao trên tư thục và anh em đạo xau bít chia rẽ giữa chủ trường và giáo chức trong cái «tinh thần đấu tranh chủ tu». Xin các vị cứ tiếp tục thêu dệt và hô hoán như vậy. Nhưng thực tế đã trả lời, các tư thục có những Ban Giám Đốc trong thiện, thông cảm giáo chức, biết xót thương nghề thầy, coi giáo chức như anh em thi những tư thục ấy tăng hay không tăng lương không thành vấn đề. Một số tư thục đứng đắn, khi phong trào giáo chức tăng lương bùng nổ thì Ban Giám Đốc đã tự ý tìm đến giáo chức trong tinh thần anh em để giải quyết và giải quyết theo chiều hướng anh em như vậy đâu có vấn đề xáo trộn hay chia rẽ giữa chủ nhân với tờ?

Trước sau sự đòi hỏi tăng lương của giáo chức không mang một mâu thuẫn chính trị nào nếu có chẳng thi đó chỉ là mâu thuẫn chính trị của König Phu Tử theo tôn chỉ «cô thực mới vực được đạo. Ủy ban Giáo chức đòi tăng lương (do Đại hội giáo chức tư thục chính thức tin nhiệm với đa số tuyệt đối ngày 15-11) cũng không nằm trong âm mưu của một phe phái nào và nếu có chẳng thi đó chỉ là phe phái của đức König Phu Tử với tôn chỉ «độc bất khả hường tận» làm kim chỉ nam cho cuộc «tranh đấu» ôn hòa chỉ để đòi hỏi. Nhà trường nếu «thành» đã cho ăn cöm tây cöm tau thì cũng phải cho anh em giáo chức hưởng chút cöm chút chao. Giáo chức vẫn bất đắc dĩ moi phải đòi hỏi tăng lương và cũng chỉ là cái cách của kẻ còng tảng trong lời nguyện cầu : «Xin cho chúng tôi hàng ngày dùng dù».

Thế nhưng, giáo chức đòi tăng lương nhà trường lại với và thỏa mãn bằng cách buộc học sinh tăng học phí (50đ), để đáp lại sự đòi hỏi của các thầy. Lối giải quyết ấy đau xót cho thân phần của ông thầy thật quá đắng. Thầy lãnh tiền tăng còn mặt mũi nào nhìn tro? Cái sa đọa của giáo dục và cái tinh thần bệ rạc của một số con buôn giáo dục là ở cách giải quyết như vậy.

CAO THẾ DUNG



nhân vật thời đại

Giáo chủ đẹp trai nhất nước: LÊ LỘC

Điều tra của LÃO TÔN

Đạo Ba Hai tức Tôn Giáo Hoàn Cầu thường được các tin Đòi trong xung danh như vậy, Trụ sở Trung ương của Giao Hội đặt tại số 193 Lê Lợi đường Cộng Lý Sigon. Trụ sở này tương đương với Tòa Thánh của Giáo Hội Ðại tại VN đối với người ngoại đạo, nhưng người trong đạo lại không được coi như vậy, tại sao ? chúng tôi sẽ dần dần trình bày sau.

Trở lại căn nguyên của Ðạo Ba Hai tôi được nghe Giáo chủ Lê Lộc cho biết những nét đại cương như sau : Ðạo Ba Hai ra đời tại xã Ba Tư huyện Bì hòn nay là Ba Tư có khoảng 500.000 tín đồ nhưng cơ sở chính của Ðạo Ba Hai là làng Ðèo Khe xã Nhập vào VN vì Ðo Thái và Hòa Thịnh Ðồn. Nói như vậy để độc giả biết qua mức độ quan trọng của Ðạo Ba Hai với những ý đồ quốc tế khi đưa nhập vào VN vì Ðo Thái là khởi điểm của nhân loại, con Hoa thị Ðồn là những con Proteor hydrolylate con nhung con bò th nhung tiễn đang hấp uối trên giường bệnh vì Ðời Nghèo,

Đạo Ba Hai đã nhập vào VN vào khoảng tháng 7-1954, tháng 7-54 là 1 mảnh chốt chia sót của lịch sử VN. Trong hoàn cảnh bị bùng đau thương do Ðạo đã du nhập vào VN qua sự điều hành của Ủy viên truyền giáo quốc tế Jamshed Fozlaz người Ấn Độ mà q. ốc tịch Hoa kỳ giám đốc hãng Engleco tại Khánh Hội.

60 phút với Giáo chủ Lê Lộc

Danh từ Giáo chủ là do «hà báo biến động» cho ông Lê Lộc, chứ không phải ông Lê Lộc xung danh như vậy. Tôi phải nói ngay để phản ánh trung thực được vấn đề. Vì mặc dù trên thực tế, ông Lê Lộc điều hành Ðạo Ba Hai tại VN thì nếu Ðạo Ba Hai là chúa quy mô chặt chẽ như Tòa thánh Vatican thì ông Jamshed Fozlaz «có thể được gọi là » Đức Khâm Mạng con Ðạo Lê Lộc «có thể được gọi là » Tông giám mục Ba Hai tại VN. Giáo chủ Lê Lộc gật đầu : có thể coi là như vậy nhưng lại không phải như vậy. Làm tôi điện cái đầu danh lừng lở con cá vàng chịu thua.

Đó là những nét độc đáo nhất

của ông Lê Lộc người đang lãnh đạo. Ðạo Ba Hai tại VN hiện nay có trên một trăm ngàn tín đồ, trụ sở rải rác khắp 4 vùng chiến thuật, riêng ở Saigon Ðạo Ba Hai cũng có hàng chục giảng đường như ở Đường Hai bà Trưng là một tiềm năng, đường Hồng Thập tự là tiềm báu đồ gỗ.

Vài nét về tiểu sử Giáo chủ Lê Lộc

Nếu ní van xin mãi Ðức Giáo chủ Lê Lộc nhứt định không cho biết tiểu sử, chỉ được Giáo chủ dạy : nên hiểu «ta» như sau : «Lê Lộc là 1 người thường như trăm ngàn người khác, không có tiểu sử» mặc dầu là đương kim Chủ tịch Hội Đồng tinh thần Ðạo Ba Hai QG VN. To như vậy, quan trọng như vậy, cùng chiếu với các đảng giáo chủ trong kim mà lại quá kùn tốn khiêm tốn bờ ngõ và lúng túng muốn khoanh tay cúi đầu tạ lỗi.

Nhưng van xin riết, người giáo chủ cũng bật mí cho vài nét tiểu biếu sau tay : Tuổi Định sứa tức năm nay 34 tuổi, có vợ hai con,

đang quê hương với Tổng Thống VN Cộng Hòa hiện nay ; Gia nhập Ðạo Ba Hai năm 1960, được cung nghinh lên làm Chủ tịch Hội đồng tinh thần Ðạo Ba Hai Quốc gia VN từ năm 1967, đã du hành đi xem các Thành Tích Ba Hai hoàn cầu tại Ba Tư, Ðo Thái và Mỹ (tại Mỹ có khoảng 3000 tín đồ).

Chân dung giáo chủ Lê Lộc

Chúng tôi mạn phép nhỉ lại một lần nữa là danh từ giáo chủ là do Ðạo phái viên Lão Tôn » hiến tặng cho vui, chứ không phải ông Lê Lộc xứng danh như vậy. Ngài giáo chủ rất đẹp trai, tôi xin mạn phép lại trăm ngàn lần như vậy mô tả được những nét đẹp trai khỏi ngô biễn tú, đủ 32 tướng hổ của ngài Giáo chủ.

Mô tả cách gì cũng không đủ, và lại còn mắc tội phạm thượng quí vị Ðạo giáo nào có tâm đạo lại tra chuộng vẻ đẹp chim sa cá lặn của trời đất xia mới đến số 193/1e Cộng Lý Trụ sở Trung ương Ðạo Ba Hai tìm cách bê kiển ngã. Giáo chủ mới xác nhận những điều tôi mô tả là đúng sự thực. Giáo Chủ Lê Lộc thi như vậy, còn nhị vị Lê Cho, Lê Chợ cũng họ Lê cả lại cũng trong hội đồng tinh thần có đẹp trai như Lê Lộc không ? Vì chưa được bê kiển nhị vị phụ tá.

Bóng theo tinh thần trong cuộc

lao đao với Giáo chủ Lê Lộc thì công Hội Ðồng tinh thần Ðạo Ba Hai Quốc gia VN có 9 người trên giấy tờ thì ông Lê Lộc là chủ tịch nhưng trên thực tế (?) 9 vị ấy quyền hạn như nhau. Như vậy tại Việt Nam chúng ta có 9 giáo chủ Ðạo Ba Hai : thứ tự như sau : Lê Lộc, Lê Cho, Lê Cầu, Trương liêm Ðồng, Nguyễn Hoàng Lộc, Lê duy Thịnh, Ng. Văn Nh. Quang định Mi ñh và

những tên khác. Vì sao ? Vì

Theo Giáo chủ Lê Lộc thi Ðạo, cấp trên gọi là đẳng cấp Ủy viên truyền giáo. Tôi không thấy một trường huấn luyện, một tu viện nào huấn luyện cho các Ủy viên truyền giáo này mà Giáo chủ Lê Lộc đã có ngay hai trăm Ủy viên trong hàng trỗi quân Ðạo, thân thể cường tráng đầy nhựa sống hết lòng việc Ðạo vì được Giáo chủ Lê Lộc lo cho giấy hoãn dịch. Một cái bùa hộ mạng, nên Ủy viên truyền giáo cũng phải hăng say hoạt động, hoạt động lơ mơ tắc trách chè chén sẽ bị phủ nhận là Ủy viên truyền giáo. Giấy hoãn dịch sẽ bị thu lại tức khử. Thế cũng đủ rồi ! Tại VN này cứ lo được như vậy công xung đài là giáo chủ rồi chờ cần gì phải lo những việc hô phong hoán vũ mới được nhận làm giáo chủ.

Nói thêm rằng đời sống riêng tư các vị ủy viên truyền giáo cũng như trăm ngàn các thành niên khác nghĩa là vẫn tha hồ kiếm kế sinh nhai và lấy vợ áo mạc sao cũng được, miễn làm sao dừng đê lính bat là được.

Ðạo Ba Hai rất dễ dung hợp với người VN. Ðạo Ba Hai không ngăn cấm gì hết : Thờ phật, thờ chúa, thờ ông bà, lấy vợ, đi làm, thờ ai cũng được. Ðạo Ba Hai không cấm lại còn khuyên khích là khác. Một tôn giáo rất hay là, Lão Tôn xin trân trọng mời Ðạo Ðàm đến đường Công lý làm hiếu. Về giáo lý thi như vậy đó.

Chiến tranh đang tàn và Hòa Bình sẽ tới thật lòng lấy trên quê nhà cho dù Diều hâu, Bồ câu hay lè phè có can cũng không nỗi.

Mọi người sẽ cùng nhìn sự tàn tật của bạo lực bằng truyện dài **CHIẾN TRƯỜNG TỒI TỆ** do Chiêu Dương ấn hành vào mùa đông này.

— «...những bắp thịt nơi cánh tay hăn cuồn cuộn chuyển động, chắc ở nhà con vợ hăn mệt dữ, phải rên lên vì khoái lạc... nhưng bây giờ hăn đang dùng cả sức lực ôm ba trái đạn súng cối, đạn lạnh ngắt, biết rên mẹ gì...»

— «... em có nghe tiếng lá bay xác xào, gió đêm đã tang thang trên muôn vạn dิน cây, hạnh phúc nào không tá tơi, không đàng cay...»

Đọc trong **CHIẾN TRƯỜNG TỒI TỆ** truyện dài của Ngô Ðình Vụ đã phát hành khắp nước.

**HÒA BÌNH
TRÊN QUÊ NHÀ**

TÍNH SỐ ĐỜI

HÒA ĐÀM CÓ GIỌNG MỚI

Các hòa đàm về Việt Nam đã bước qua tuần thứ 96. Trong phiên họp ngày thứ tư 23-12 vừa qua, phái đoàn CS đã cho thấy một giọng điệu trong đổi mới mè, mặc dù chưa có sự thay đổi về những yêu sách. Xuân Thủy cũng như Nguyễn Thị Bình đã thay thế một phần lớn những lời lẽ tuyên truyền bằng sự phát biểu một số ý kiến và vấn đề từ binh là vấn đề mà Mỹ và VNCH đã đưa từ khi có cuộc đàm phán xuống Sơn Tây. Sau phiên họp, Xuân Thủy còn tuyên bố với các phóng viên báo chí rằng Hà Nội sẵn sàng giúp Mỹ vượt các khó khăn nếu Mỹ đồng ý rút hết quân đội khỏi Việt Nam trước ngày 30 tháng 6 năm 1971. Tuy nhiên, tường thuật về viên ảnh hòa bình Việt Nam qua cuộc hòa đàm Ba Lê, sau phiên họp thứ 96, một số báo xuất bản tại Sài Gòn lại tỏ ra thất vọng. Sự thất vọng bắt nguồn từ những ý kiến nhận xét do các viên chức Mỹ đưa ra. Trong một cuộc họp báo tại Hoa Thịnh Đốn, ngoại trưởng Rogers đã tuyên bố những lời lẽ bày tỏ thiện chí của Xuân Thủy đúng ra chỉ là một thủ đoạn vật. Trước đó, Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Melvin Laird đã quả quyết rằng Mỹ dùng những biện pháp trả đũa mạnh mẽ đối với BV, nếu BV cứ tiếp tục lợi dụng thiện chí của phe đồng minh để theo đuổi các mục tiêu quân sự tại VNCH cũng như không chịu đáp ứng về vấn đề tù binh. Dựa vào các ý kiến trên, nhiều nhà báo cho rằng hòa bình vẫn còn là một hình bóng xa vời. Trong khi đó, tại Luân Đôn, nhiều dư luận báo chí cho rằng năm 1971 có thể là năm tái phát đàm phán chiến tranh tại VN. Qua sự ghi nhận của phóng viên đài BBC thì một tờ báo lớn tại Luân Đôn đã dự đoán rằng sang năm 1971, các phe đối chiến tại Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung có thể mở các trận đánh dữ dội hơn, do đó, chiến cuộc sẽ không kết thúc như mọi người mong mỏi mà rất có thể sẽ bùng nổ một cách rộng lớn hơn. Nhưng dù sao thì vào những ngày cuối năm 1970 này, cả hai phe đã đồng ý với nhau được về một điều: ngưng chiến ngắn hạn trong các dịp Giáng Sinh và đầu năm dương lịch. Thời hạn ngưng chiến do hai phe đưa ra tuy không giống nhau, nhưng ít nhất vẫn có ngưng chiến.

DỰ ÁN 71 CỦA SÀI GÒN VÀ HÀ NỘI

Một số dữ kiện đã được các quan sát viên ghi nhận là các dữ kiện khá quan trọng để ước đoán về công việc văn hồi hòa bình VN cũng đã xảy ra trong tuần qua. Trong dịp chủ tọa lê mahn khóa 23 Sĩ quan Hiệu Dịch tại trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Tổng Thống Thiệu đã nhắc tới một sự chuyển mình cần thiết của VNCH từ tình trạng chiến tranh sang tình trạng xây dựng một nền kinh tế vững chắc bằng một loạt các chương trình dài hạn. Trong dịp này, Tổng Thống Taiệu cũng nhắc lại thái độ ngoan cố của CS và xác định không chấp nhận bất kỳ một giải pháp liên hiệp nào, tuy nhiên, theo nhiều người thi việc đàm phán với sự chuyển mình của VNCH có thể coi là một dấu hiệu chứng tỏ đang có những thay đổi lớn lao trong tình hình Việt Nam. Những người này cho rằng rất có thể trong một tương lai không xa sự giải quyết cuộc chiến hiện nay sẽ được thực hiện và việc Tổng Thống Thiệu báo trước về giai đoạn chuyển mình chính là một chuẩn bị trên dư luận. Những người trên cũng căn cứ thêm vào thông cáo của Hội Đồng chính phủ CSBV nói về «kế hoạch Nhà nước năm 1971». Theo bản thông cáo này thì BV đã xác nhận rằng sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ bản sẽ là công tác trọng yếu của miền Bắc trong năm tới. Tình thần bản thông cáo có vẻ trái ngược khá nhiều với những lời tuyên bố quyết liệt của một vài yếu nhân CS tại Hà Nội, và bắt buộc người ta phải nghĩ rằng những lời tuyên bố quyết liệt trên cũng chỉ là những lời nói suông. Bởi dù sao thông cáo cũng phản ánh quan điểm chính thức của Hội Đồng chính phủ BV và sự đặt nhẹ việc đẩy mạnh các nỗ lực chiến tranh đã cho thấy BV không dự trù dành cho thời gian tới những hành động quân sự lớn lao. Tuy vậy, một số người đã đặt vấn nghĩ rằng rất có thể đây cũng chỉ là một đòn phép vì trong chính trường, sự che đậy dụng ý thực của mình đã trở thành một việc cần thiết. Rất lại, những sự kiện được ghi nhận có vẻ vẫn ngầm chứa nhiều tiếng nói khác biệt mà những người theo dõi chưa dám quả quyết hoàn toàn nghiêm về phía tiếng nói nào. 1971 sẽ là năm chấm dứt chiến tranh hay mở rộng chiến tranh? Câu trả lời lại phải chờ thời gian

mang tới. Tuy nhiên, chiếu theo thực tế tình hình thì có vẻ những dự đoán cho rằng chiến tranh mở rộng không chắc sẽ đúng vững. Nhiều người cho rằng nếu chiến tranh có mở rộng thì cũng chỉ có tác dụng đủ để biến cuộc chiến VN hiện nay thành một cuộc chiến Đông Dương để toàn bộ vấn đề có thể được giải quyết.

DỰ LUẬT BẦU CỬ TT.

Đối riêng với miền Nam VN thì tuần qua cũng là tuần mở đầu cho một sự việc mới: chuẩn bị tranh cử Tổng Thống vào tháng 9 năm 1971. Hạ viện trong phiên họp ngày 22.12.70 đã chấp thuận trên nguyên tắc dự luật bầu cử Tổng Thống, Phó Tổng Thống được trù liệu tổ chức vào ngày 3.9.1971. Một trong những điều khoản của dự luật này đã được dư luận đặc biệt lưu ý là điều 10 khoản 7, án định ứng cử viên TG và PTT phải được sự giới thiệu của 40 dân biểu, nghị sĩ hoặc 100 đại diện dân cử cấp Tỉnh, Thị. Những người đứng trong hàng ngũ đối lập cho rằng điều khoản này nhằm gây khó khăn cho các lanh tụ đối lập và có tính cách vi hiến. Tuy nhiên, Hạ Viện đã thông qua điều khoản này bất chấp mọi ý kiến chống đối. Trước đó một nhân vật được nhắc nhở đến khá nhiều là đại tướng Dương Văn Minh đã tuyên bố rằng ông sẽ không ra tranh cử Tổng Thống vào tháng 10 năm 1971 nếu luật bầu lại là một luật vi hiến. Sau quyết định của Hạ Viện, người ta chưa rõ thái độ của Đại tướng Dương Văn Minh ra sao, nhưng kết quả đều vẫn nghĩ rằng tướng D. v Minh sẽ có mặt trong cuộc tranh cử sắp tới. Nhưng, tướng Dương Văn Minh sẽ có mặt như thế nào là điều mà dư luận đang thắc mắc. Một nguồn tin đã cho biết rằng rất có thể sẽ có sự phối hợp giữa tướng Dương Văn Minh và Tổng thống Thiệu vào phút chót. Nguồn tin này dựa vào những ý kiến khuyến cáo của một lãnh

tụ Phật giáo thuộc phe Án Quang và đã được các quan sát viên phe phán rằng: đó là một hình thức liên hiệp tuyệt hảo nhất. Bởi, cho tới nay, theo nhận định chung, tướng Dương Văn Minh vẫn được coi như một nhân vật đã được chọn lựa bởi phe bên kia. Nhưng, hình thức liên hiệp trên có lẽ chỉ có thể xảy ra trong những điều kiện bảo đảm được sự thắng thế tuyệt đối của Mỹ. Vì, dù sao thì người ta cũng khó lòng biện bác nỗi cho sự xuất hiện trở lại của tướng Dương Văn Minh, nếu không dựa vào những ý muốn nào đó của người Mỹ đặt vào trong vấn bài Việt Nam. Như thế, Minh Thiệu hay Thiệu Minh sẽ là một liên danh có tính cách liên hiệp kiểu Mỹ.

PTT KỲ VÂN CHƯA HẾT CAY

Cũng trong khuôn khổ chuẩn bị cho các cuộc tranh cử vào cuối năm tới, người ta đã ghi nhận được sự tái xuất giang hồ của PTT Tổng Tống Kỳ. Nhân vật được khen là tiêu biểu cho hàng ngũ những người chống Cộng thời nay đã đặt nhiên từ bỏ hận thù đậm đặc và trở nên hoạt động hơn. Sau khi chính thức vieng thăm nước Mỹ trở về, PTT

Kỳ đã xuất hiện trong nhiều dịp, xen vào nhiều công việc và tuyên bố nhiều về các vấn đề chính trị. Sự hoạt động của PTT Nguyễn Cao Kỳ đã khiến một tờ báo đặt nghi vấn rằng có thể dự luật bầu cử Tổng Thống đang được Hạ Viện biểu quyết thông qua nhằm vào ông nhiều hơn là nhằm vào Đại tướng Dương Văn Minh. Điều 10 khoản 7 trong dự luật trên khi được thông qua có thể là một trêu lục đáng kể nếu PTT Kỳ quả có ý định nhảy vào vòng tranh cử. Theo tờ báo trên thì sự ngăn chặn việc PTT Kỳ nhập cuộc có thể xuất phát từ một ý định là duy trì những điều kiện tốt đẹp tối đa cho hàng ngũ những người chống Cộng mà tờ báo coi TT Taiệu là tiêu biều. Tờ báo lập luận rằng sự nhập cuộc của PTT Kỳ sẽ kai sỉ bị chia phiếu và như thế, Đại tướng Dương Văn Minh, tiêu biều cho khuynh hướng liên hiệp hay trung lập có nhiều hy vọng thắng cuộc hơn. Vậy, ngăn chặn PTT Kỳ nhập cuộc tức là ngăn chặn sự thành công của phe chủ trương liên hiệp và trung lập. Nhưng, dù cho lập luận của tờ báo trên là hữu lý thì người ta vẫn nhìn thấy ngay từ bấy giờ là trong cuộc tranh cử vào cuối năm tới, những người chống Cộng chắc chắn sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, khó khăn không những do kẻ địch mà còn do chính đồng đội nữa.

MỘT LÃNH TỤ KỲ CỰU BỊ LẬT ĐỔ

Một trong số những biến cố không kém quan trọng là biến cố tại Ba Lan. Một cuộc nổi dậy của hàng trăm ngàn dân chúng gồm đủ mọi thành phần để phản đối việc tăng giá thực phẩm đã xảy ra tại nhiều tỉnh thuộc quốc gia Cộng sản trên để dẫn đến sự mất chức của lãnh tụ Gomulka, một lãnh tụ thuộc hàng ngũ kỳ cựu. Khi cuộc nổi dậy khởi sự, nhiều người đã nghĩ rằng rất có thể đây là một ngọn đòn mới mà Mỹ đã tung ra được sau nhiều thời gian xâm nhập Đông Âu, hầu buộc Nga phải tích cực hơn trong việc giúp Mỹ đánh xong vấn bài Đông Dương. Nhưng, sau khi Gomulka bị lật đổ, chính những người trên lại thay đổi ý kiến, nhận định rằng cuộc nổi dậy có thể chỉ phản ánh một mưu toan mới của Nga Xô, nhằm nắm chặt quốc gia trên trong sự kiểm soát của Mạc Tư Khoa. Dù sao thì sự thay đổi người lãnh đạo của Ba Lan cũng phải được ghi nhận là một biến cố quan trọng mà ảnh hưởng của nó sẽ được soi sáng trong những ngày tới đây. Song song với biến cố trên, người ta cũng không quên lưu ý tới những lời tuyên bố một số yếu nhân Mỹ và quan niệm bang giao với Trung Cộng. Ngoài trưởng Rogers đã chính thức cho biết rằng Mỹ có thể sẽ thiết lập bang giao thân thiện với Hoa Lục tức là có thể tiến tới cao cấp nhận hai quốc gia Trung Hoa, một điều mà từ nhiều năm nay Mỹ nhất định không làm. Thực ra, không phải đợi tới khi ngoại trưởng Rogers tuyên bố người ta mới nhận ra khuynh hướng trên của Mỹ. Tuy nhiên,

(Xem tiếp trang 49)

♪ ký sự của Hà Túc Đạo ♪



35 KIẾU «BỤI ĐỜI»

Thời gian gần đây hai chữ «bụi đời» bỗng dưng được khá nhiều tờ báo ở Saigon nhắc nhở. Nào là tin đại nhạc hội «bụi đời» do «hippie chúa» Trường Kỳ đứng ra tổ chức. Nào là tin đã có mấy người Mỹ thành lập những «trung tâm bụi đời» cho các trẻ đánh giày ở VN. Mọi đây nhất là tại hội chợ từ thiện Đồng Tâm đã có hẳn một gian hàng lấy tên là «gian hàng bụi đời» trong nom.

Danh từ «bụi đời» thực ra không phải là một tiếng mới mẻ đối với người VN, nhất là giới trẻ. Nói tên bụi đời người ta thường nghĩ ngay tới hình ảnh phong trần của những kẻ không nhà không cửa, lang thang hết nơi này tới chỗ khác, và làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Đại đa số dân bụi đời đều giống nhau ở điểm là rất «chết chơi», không bao giờ họ để dàn tiễn. Có đồng nào trong túi là họ vung ra xai cho bắng hết mới thôi.

Nhưng ý nghĩa đích thực của «bụi đời» là gì? Tại sao họ lại thích bụi đời? Có bao nhiêu kiểu bụi đời ở VN? Những kẻ bụi đời có giày phút nào mơ ước được trở về mái nhà ấm cúng của gia đình không? Đó là những thắc mắc mà cho tới bây giờ hãy còn rất nhiều người bạn tâm tình hỏi.

Bụi đời có nghĩa là hư hỏng?

Có nhiều người, nhất là những bậc làm cha mẹ đã nghĩ rằng đa số dân bụi đời đều là những kẻ

hở hỏng. Kể viết bài này, có lần đã được chứng kiến những lời than thở của hai người bạn lớn tuổi nói về con cái trong nhà. Sau những câu chào hỏi thân mật thường lệ, một dáng làm cha mẹ bỗng xoay sang đề tài «bụi đời»:

— Chán quá anh ạ. Thằng con tôi nó vừa bỏ nhà đi «bụi đời» xong.

— Ấy chết, ông bạn kia dãy này. Anh đã cho người đi tìm bắt nó về nhà chưa.

— Tìm gì nữa anh, ông bạn này thở dài. Nó đã muốn hư hỏng thì cho nó hư hỏng luôn.

Đối với những người làm cha mẹ, hai chữ bụi đời thường gây cho họ một ấn tượng xấu như thế đó. Nhiều dáng làm cha mẹ đã lý luận: «nó đã không thèm nghỉ gì đến tôi, lại cậy tay bố nhà đi hoang như thế thì làm sao mà tốt được». Một dáng khác đã lên án: «Nếu thằng con tôi mà bụi đời tôi sẽ từ nó luôn». Vì đó là một thằng con bất hiếu.

Ngoài ra, nhiều dáng làm cha mẹ cũng đã nghĩ rằng đứa con bụi đời của họ, sau khi bỏ nhà ra đi, sẽ tiến đến những hành vi phạm pháp, vì «dãy tiền đâu mà nó sống đây, nếu không phải là ăn cắp ăn trộm».

Bà Nguyễn Thị V, nhà ở đường Pasteur đã cho kể viết bài này biết nỗi lo lắng vì có một thằng con

vừa mới bụi đời của bà: Tôi lo quá anh ạ. Thằng B nhà tôi thực ra không phải là nô xấu, hư hỏng mà chỉ vì ham vui, chung vui bạn bè nên nó đã bỏ nhà ra đi cả tuần nay. Có người vừa bảo với tôi hiện thằng B đang ở chung với một băng anh em xe Nhật. Tôi sợ con tôi nó cũng tập ăn cắp xe thi chót

Theo nhiều dáng cha mẹ, thì những đứa con của họ thích bụi đời ngoài lý do bạn bè rủ rỉ cũng còn vì lý do sau: «chắc chắn nó ăn cắp tiền trong tủ, sợ tôi biết sẽ đánh, nên bỏ nhà đi luôn không dám về nữa». Hoặc: Tình nó vốn thích leêu lõng như vậy từ hồi nhỏ, lại lười học nên nó đã bụi đời để được sống phóng túng tự do.

Độc biệt hơn cả, là có một bà mẹ ở Tân Định đã cho biết con gái của bà «bụi đời» chỉ vì «nó muốn chạy theo tiếng gọi của tình yêu». Theo bà thì cô gái bụi đời này mới có 16 tuổi nhưng đã say mê một anh chàng hippy bằng tuổi ở cùng xóm. Dù nhiều bà mẹ ngàn cân kịch liệt và đã nhiều lần áp lung hình phạt roi vọt để cảnh cáo. Một baba kia bỗng dưng đón con gái của bà biếng tinh, không trở về nhà trước bữa cơm chiều nữa. Cô nàng đã chạy theo tiếng gọi tình yêu. Sau cùng có người đã mách với bà mẹ là họ đã bắt gặp cặp tình nhân «mùi» này đang du dương mi nhau ở ngoài Cấp!

Bụi đời là một hành động can đảm..

Nhưng đối với dân bụi đời chính cổng bà lang trại thì bụi đời lại là hành vi can đảm. Một dáng bụi đời đến đòi «giờ muốn quay về với gia đình» cũng không biết nhà cha mẹ ở đâu nữa » đã phát biểu ý nghĩa của bụi đời với nhà báo :

— Theo tui, bụi đời «le bâti» lầm chứ. Ai nhất gan, không có tình thần tự lập đâu có thể bụi đời được. Chỉ có những kẻ can đảm, thích tự do sống lang bạt kỳ hồ mới có thể bụi đời vì «bụi đời là bỏ nhà đi luôn không thèm về nữa. Tất cả những dân bụi đời đều phải là những người tự mình nuôi sống lấy mình, không cần nhờ cậy tiền bạc của gia đình để mang theo.

Vẫn theo lời dáng bụi đời này thì những người bụi đời chính hiệu ở VN ít lầm Phản lòn đều là «bụi đời giải đoạn» và «bất đắc dĩ» không à. Anh chàng tự xưng mình là bụi đời chính hiệu giải thích: bụi đời giải đoạn là những dân con nhà giàu ăn cắp tiền của cha mẹ đi chơi cho đỡ một thời gian rồi lại quay về nhà năn nỉ xin cha mẹ tha thứ. Cũng được kể là «bụi đời giải đoạn» đối với những người bỏ nhà ra đi chỉ vì một phút nồng giận hay một hành vi lỗi lầm nào đó. Sau khi nồng giận đã qua cũng như hành vi lầm lỗi là được gia đình tha thứ, những dân «bụi đời giải đoạn» này lại «cùng cách chia làm về tổ ấm», vì chia cục hoặc đau có nói.

Bản vẽ «bụi đời bất đắc dĩ», một công chúa lung sụt tại bộ Xã bụi đời đã cho biết phần lớn là những nạn nhân của chiến tranh. Đây là những đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa từ thời quê lưu lạc tới Sg

và thường làm đủ nghề để sống: giữ xe, đánh giầy ăn xin, móc túi v.v.. như những dân bụi đời chính hiệu

Tại sao chúng bụi đời

Ngoài những lý do «bụi đời giải đoạn» và «bất đắc dĩ» mà chúng ta vừa đề cập ở trên, một số dân bụi đời chính hiệu đã cho biết sở dĩ họ bụi đời chỉ vì họ không chịu đựng nổi bầu không khí tù túng và khó thở của gia đình.

Em Nguyễn Văn H một dân bụi đời đang sống ở khu Dân sinh đã thốt lên: sống chung với gia đình tôi chịu không nổi. Ngày nào ông bà ấy cũng cãi nhau vì tiền bạc, và vì mèo mõi suốt ngày.

Trường hợp em H cũng là trường hợp thường thấy nơi các em sống bụi đời khác. Đây là 1 hiện tượng thể thảm bát nguồn từ hoàn cảnh chiến tranh, loạn lạc mà xã hội VN đã và đang gánh chịu hơn 10 năm nay.

Vì chìm đắm trong lo âu chiến tranh và hàng ngày phải vật lộn với nhau để mưu sinh, nhiều gia đình đã quên cả việc giáo dục dạy dỗ con cái. Trong khi người cha mải mê kiếm tiền chạy áp phe thì người mẹ ở nhà chỉ biết bồi bối, hụi hè, phو mặc việc giáo dục con cái cho các thầy ở nhà trường hoặc cho các người giúp việc.

Sống trong hoàn cảnh như vậy thử hỏi sao đứa trẻ không có những giây phút chán ngán. Từ chỗ ngao ngán này ý tưởng thoát ly gia đình bỗng dung nhen nhúm. Và rồi chúng bụi đời.

Một lý do khác nữa để cat nghĩa tại sao có những đứa trẻ thích bụi đời là vì gia đình của chúng quá nghèo khổ. Trong khi đời sống xa hoa bên ngoài lại quá hấp dẫn. Em Đỗ Văn C. 161 đã cho biết em bụi đời chỉ vì nhà em ở mãi trong một cái hòm ở sau pát tường Củi của Nha Trang quá chật chội và ở nhà ngày nào cũng thấy ông bà đó căm nhan nhau vì tiền bạc hoài thấy chán quá. Ra đi như thế này

Mỹ viện sắc đẹp

102 Trương Công Định SG (gần Vườn Tao Đàm)

12 NĂM DANH TIẾNG TẠI THỦ ĐÔ

do cô CHU THỊ PHƯỚC

tốt nghiệp tại Ba Lê điều khiển

Sửa vết sẹo, trừ tuyệt mụn, tàn nhang. Làm da mặt mịn màng xinh đẹp. Làm ngực nở, bụng nhỏ mẩy phân cứng được. Với nhiều may Piap, Diré, Thụy Sĩ Robot Marsot Haute Fréquence, Colibris Solis, Brawa, Désincrustation galvanique may HERISON bao đảm làm mất vết nhăn.

Bảo đảm kết quả — Có giá học sinh
Nhận dạy học trò

Em C. thấy cuộc sống thật hạnh phúc. « Ngày kiếm được tối ba, bốn trăm lận. Kiếm được đồng nào mặc súc mà ăn tiêu không phải nộp tiền cho ai cả. »

Bên kia phim ảnh, sách báo nói về những cuộc phiêu lưu đầy hứng thú của những người hùng bụi đời cũng là một động lực thúc đẩy trẻ bụi đời. Những em này đã cho rằng phải bỏ nhà ra đi mới có cơ hội trở thành những Trần Đại, Loan múa Nhung, Batman, hoặc Lucky Luke. Các em nói « ở nhà với mẹ biết ngày nào khén anh nhỉ. »

Có bao nhiêu kiểu bụi đời ?

Bụi đời có nhiều kiểu lam. Bụi đời kiểu công tử con nhà giàu khác với bụi đời con nhà nghèo. Bụi đời kiểu hippie khác với bụi đời kiểu học sinh. Bụi đời già khác với bụi đời nhóc tí. Bụi đời « con trai khác với bụi đời « con gái »... »

Tùy theo những kiểu này, người ta đã thấy nhiều lối sống khác biệt của dân bụi đời.

Dân bụi đời con nhà giàu có một lối sống thật chiến. Họ có cả nhà riêng để ở, xe hơi riêng để đi và gái để ấp. Thường thì những dân bụi đời này bỏ nhà ra đi vì nhiều lý do : chán cảnh bất hòa trong gia đình, mê gái, và nhất là muốn trở thành một thứ người hùng.

Khi bỏ nhà ra đi như vậy, họ không quên « *laissez* » của ông già bà già một số tiền lớn để mặc sức ăn tiêu phung phí trong một thời gian. Sau khi hết tiền, họ thường sống bằng hai cách : lập bbang ăn cướp, thòi xế nếu tinh sẵn gan li hoặc lại quay về với gia đình một thời gian, rình cơ hội cuỗm một số tiền khác để tiếp tục bụi đời nữa.

Bụi đời « con nhà nghèo » có vẻ gian nan hơn nhiều. Trước hết đại đa số dân bụi đời nghèo đều là những kẻ không nhà không cửa. Đây là những kẻ có cuộc sống ngoài vỉa hè lầy lội lầm mờ, đất làm chiếu. Đè mưu sinh, chúng sống bằng đủ thứ nghề ăn cắp vật, móc túi, giữ xe, nhất là đánh giày. Khi

Noel !!! quà tặng tuổi thơ

Dù chiến tranh, dù kiệt ước, dù có tham nhũng hay phải đồ bộ ra Bắc. Chúng ta phải dành phần cho tuổi thơ bằng cách tìm đọc :

CÁNH BUỒM

truyện dài TÙ KẾ TƯỜNG

Mô tả những Tiên Đồng và Ngọc Nữ trong một thế giới Thần Tiên của Tuổi Thơ giữa những cơn bão tố

SÔNG HỒNG xuất bản

Đã phát hành khắp nơi trên toàn quốc

nào kiếm được tiền, chúng tiêu không tiếc tay vào những cuộc vui giải trí tầm thường như xem hát bóng, coi cải lương, đánh bi da, banh tay, và ăn cho khoai khầu. Một số lớn như em bé đánh gác còn cho biết nhiều khi ham coi xi nê quá, chúng đã không ngần ngại bán luôn cả thùng đồ nghề để lấy vài trăm mua vé.

Bụi đời kiểu hippie cũng tương tự với bụi đời kiểu nhà giàu nghĩa là thường có nhà riêng và sống thành một băng. Lý do bụi đời của loại này phần lớn cũng vì hoàn cảnh gia đình và « vì lười thích đi chơi hơn học ». Cuộc sống bụi đời của những băng hippie này gần đây đã được báo chí nói đến rất nhiều qua các bài báo của Nguyễn Hoàng Đoan, Trưởng Kỳ, Huyền Anh... Khẩu hiệu của hippie bụi đời dễ nhận là « make love, not war ». Vì thế trong mỗi băng hippie bụi đời, người ta thường thấy sự xuất hiện của những hippie giống cái. Những cảnh bất địa hoặc làm tình tập thể là những cảnh rất thường xảy ra trong cuộc sống của những dân bụi đời kiểu này.

Trong các hội bụi đời có lẽ bụi đời kiểu học sinh là khó tìm hiểu nhất. Đây có thể là những cô cậu ngày hai buổi vẫn ngoan ngoãn cấp sách tời trường, dưới cặp mắt chừng kiến của cha mẹ, nhưng chẳng bao giờ các cô cậu này đi học thật sự cả. Thường khi các cô cậu tụ tập nhau ở một địa điểm để đán ca hát xướng, làm ái tình lăng nhâng hoặc kéo cả bọn đi chơi lang thang trong suốt giờ học. Đề có tiền bụi đời, các cô cậu này đã không ngần ngại ăn cắp tiền của cha mẹ hoặc dùng tiền đóng học phí để vui chơi.

Cung có thể đây là những học sinh từ tỉnh lên Saigon học. Vì một lý do nào đó, gia đình bỗng dung không thể tiếp tục gửi tiền trợ cấp được nữa và các cô các cậu học sinh này bỗng dung biến thành những dân bụi đời.

Vì cốt cách vốn là hạng « dài lụng tốn vải ăn no lại năm » nên các cô cậu bụi đời loại này đã sống thật vất vả. Một cậu học sinh bụi đời đã kể với nhà báo : « Có ngày hai đứa tự em chỉ có mỗi 10đ. để đủ ăn chung một bát cơm xã hội và ra máy nước uống giải khát. Để có tiền kiếm miếng ăn thôi — chưa nói tới việc học — nhiều người đã phải chạy toát mồ hôi xin các chàng dạy học tư gia, thư ký và cả lao công nữa. Dĩ nhiên chỗ ở của mấy cậu học trò bụi đời do dây không thể trả. Đã có lần, kẻ viết bài này đã suýt ngập thở khi phải đắp chum chung với một chủ học sinh bụi đời học đệ nhị ở Đà Lạt. Giang sơn của chú chỉ gồm vỏn vẹn một chiếc ghế bô cũ, một chiếc chăn, một chiếc ghế (không có bàn học vì bà chủ nhà lấy lại) và một số dụng cụ bếp núc gồm nồi niêu, bát đĩa và bắp đậu. Cậu học sinh bụi đời đã kể lại có những buổi cậu đã đợi tới xanh xao cả người vì không dáo đầu ra gạo để nấu cơm. Cố gắng chờ tối đến cậu mới lén ra vỉa hè của những nhà lán cậu nhỏ đại vải ba cù khoai tây và luộc ăn cầm hơi. Làn khói, đang đợi tới mờ cả mặt, một cô bạn gái lại thăm biếu hai hộp sữa, cậu mừng quá suýt nữa thi bật khóc vì cảm động.

Dân bụi đời, đa số giống đực chiếm đại đa số
Vì giống cái ít khi sống bụi đời L.M. Vài cô đã từng sống bụi đời cũng kể lại họ bỏ nhà đi. Hưởng phần lớn là vì bị gia đình rầy la, căm căm trong vấn đề tình yêu ! Một cô nữ sinh học trường đầm hiện đã có bầu ở một hẻm đường Pasteur đã cho biết : « nhà bị mẹ em rầy la vì em yêu anh H hoài cho nên em bức quá bỏ nhà theo anh ấy đi luôn. Bây giờ tại em đang sống chung với nhau. Những lý do như cha mẹ bất hòa, gia đình nghèo túng bình như chưa đủ là động lực thúc đẩy giống cái bụi đời ! và nếu họ bụi đời, thì họ cũng phải tìm trước được 1 điểm tựa tinh thần và vật chất khác. »

Dân bụi đời nghĩ gì về tương lai

Trường Kỳ, một dân hippy bụi đời khét tiếng ở Saigon đã nói : « có nhiều đêm tôi cũng chưa biết mình sẽ ngủ ở nơi nào nữa. Câu nói này đã phản ánh phần nào nỗi khát khoái của những người đang có cuộc sống bụi đời. Đa số họ là những người ít khi nghĩ đến tương lai. »

Một số các em bụi đời ở khu dân sinh đã từng mơ ước chỉ mong sống mãi như thế này là đủ. Vì hiện nay các em đang có chỗ ăn chỗ ngủ đang hoang, do một nhóm tư nhân người Mỹ điều khiển (xem cùi những « Trung tâm Bụi đời », Đời số 50). Một em khác cũng đã nói : « trước mơ lớn nhất bây giờ của tôi là sau này thành một người thợ sửa vòi tuyon điện. Ngoài ra không có mơ ước gì khác cả. »

Đa số những em bụi đời khác thuộc loại nghèo đều trả lời câu hỏi sau này em sẽ làm gì là « tôi sẽ di lính nhảy dù ». Một em nhỏ chừng sáu tuổi thì thốt lên một câu cảm động : « em chỉ mong lớn lên được làm nghề giữ xe vì mấy anh làm nghề này cho em biết mấy anh kiếm được nhiều tiền lắm. »

Khi đề cập tới tương lai của dân bụi đời một trong số ba tay bụi đời thuộc loại nhà giàu hiện

đang sống chung ở đường TQK đã cho biết họ chỉ biết đến hiện tại mà không cần nghĩ đến tomorrow. Hai người kia thì « với chờ hết cuộc chiến này đã tài mài có quyền nghĩ đến tomorrow ». Được biết cả ba tay bụi đời này đều thuộc loại gia đình khá giả. Có một người cho biết anh là con của một công chức khá cao cấp ở bộ Ngoại giao ?

Rất ít tay bụi đời khi đc rục nhà báo phỏng vấn đã nghĩ đến việc quay trở về với gia đình. Phần lớn đều cho rằng sống như vậy hào hứng hơn ở nhà. Chỉ có một nữ sinh bụi đời hiện đang sống chung với người yêu đã cho biết ; cô sẽ trở về với bà mẹ nếu bà này không con ngán cấm cản sống chung với người cô đang yêu. Lạc đà hai đứa sẽ chính thức cưới hỏi nhau đăng hoàng.

Phải chăng hoàn cảnh chiến tranh hiện nay, với hanh nhân những cảnh thảm nhung, cướp của, giết người, hiếp dâm tập thể và nhất là cảnh hai cha mẹ trong một gia đình lục đục đe tối ngày vì vấn đề tình tiền, đã khiến cho tuổi trẻ không còn tìm thấy gia đình như một điểm tựa tinh thần nữa. Trong sự thiếu thốn điều kiện tựa này, nếu tuổi trẻ có bồ nhá bụi đời đe phá phách xã hội như nhiều người đã than phiền thì lỗi đó do ai chịu trách nhiệm ? Theo nhà báo, nhà nước, học đường, gia đình, mỗi nơi đều có thể tự tìm cho mình một câu trả lời thích hợp.



**THUỐC ĐIỀU KINH
GYNOPAUSE**

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS

(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI VN)

**Eri bịnh: THÂY KINH CHẬM.
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HỘI XUÂN VÀ ĐẬY THÌ.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐÊU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.**

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

ĐALAT SAU CƠN BIÊN ĐỘNG

TÔN THẤT PHÚ ghi



Tiếng súng nổ dồn trong đêm, tiếng đạn đại bác rít lên trong đêm tối, tiếng nhạc phản chiến từ trong những tiệm café mờ ảo vọng ra giữa những tiếng than éo ẩm của các bạn hàng khu Hoa bình, Chợ mòi cùng với những mầu chuyện thời cuộc bần qua tán lá của dân chúng trên đường phố đã phản ánh nếp sinh hoạt của Dalat sau cơn biến động ! Dalat bây giờ là như vậy, phô xa kém vui, kém tao nhã, mất phần nào về lịch sự và linh động của một thành phố nổi tiếng đẹp và có những thủ giải trí quý phái nhất nước, Người dân Dalat trở nên tru tư, lo nghĩ vì giá sinh hoạt nhảy vọt, vì những biến chuyển chính trị, vì nạn tham nhũng lộng hành, biến Đà Lạt, từ một thành phố lý tưởng nhất, một thành phố thích hợp và thoải mái đổi với những người nhiều tiền, thành một nơi đường như « bỗng » với những biệt thự sang trọng khép kín.

Đêm Dalat

Giới nghiêm bắt đầu từ 22g đến 6g sáng, đó là một nguyên nhân lớn cho Dalat giảm bớt vẻ linh động của một thành phố từ xưa tới nay đứng đầu về ăn chơi ! Nguyên nhân thứ hai là Công quán đã tung vào thành phố những toán đặc công để chờ cơ hội thuận tiện săn hoạt động với những vụ khủng bố và phá hoại... Từ sự yên tĩnh giả tạo trước đây, Dalat bây giờ đã biến mất nếp sống phóng khoáng. Thời tiền trưởng Lộ công Danh dàn chung biết rằng có những song bạc ăn thua lớn, có những ổ cờ bạc do quan đầu Tỉnh và dan em yểm trợ nhưng không dám tiết lộ

vì sợ chạm đến danh dự Quân đội. Đến lúc cảnh quyền trung ương biết được những lỗi lầm của ông Tỉnh trưởng thì đã quá muộn, và mặc dầu ông Tỉnh Lộ mất chức, đường công danh tiêu tan, người kế tiếp bước lấy sự khó khăn trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh thành phố.

Một nguyên nhân nữa khiến

đêm Dalat trở nên hoang vắng là vật giá leo thang, đồng tiền như giấy loại... Dùn chúng giới hạn ăn nhậu, may sa mạc Nhieu dem, đèn đường chưa thắp sáng, một số tiệm an tiệm buôn hai bên phố đã rủ nhau đóng cửa. Nhất là những tiệm vàng đóng cửa sớm hơn để tránh cướp giật.

Tiếng còi hụ báo giờ giới nghiêm vừa dứt, từng loạt đạn từ thị xã nhà vào những nơi nghỉ ngơi có địch xuất hiện. Cảnh sát chém, cảnh sát nổ, lính thành phố bắt đầu làm việc từ đó, thỉnh thoảng những xe tuần tiễu chạy lướt nhanh trên đường nhựa tạo cho Dalat bầu không khí chiến tranh thật sự, Đêm Dalat là như vậy ! Tại một

vết quẩn cõi bên đường Yersin gần trường Tham mưu cao cấp, năm bay «linh rùa» ngồi níu nhẹt với chủ nhân dân tự vệ vac súng đe ughen trong suốt khoảng thời gian từ chiều tối đến cận giờ giờ nghiêm. Những hàng báp nương trên lề đường cũng được lính chiếu cỏ, những cõi hàng trẻ, da mặt ửng hồng là đối tượng của lính, của những quan tư, quan нам đang theo học khóa tham mưu cao cấp. Dưới những quan che lều vài những chiến sĩ thành phố đi tuần tiễu ngang qua ghé lại uống cafe, uống rượu để...

Trong giờ phút này, phố xá thật vắng vẻ, các tiệm café được nghe toàn những bản nhạc phản chiến và trong ánh đèn màu mờ ảo, khách ngồi yên lặng suy nghĩ...

Đọc bờ hồ Xuân Hương, đèn đường không đủ chiếu sáng, xe cộ ít lui tới, vùng này chim đam trong họng tối và yên lặng. Một vài anh lính đi với vĩ đài theo những cõi bán hàng quanh hồ...

Ăn mày và thương phế binh

Trên vỉa hè dẫn vào chợ Mới, hàng chục ăn mày hoạt động dữ dội, tiếng van xin kẽm tao nêu một thứ âm thanh khó nghe, ăn may nambi, ngồi, bo lè lết trên hành lang xin tiền người qua đường, những con người phế thai như đui què, phong, hủi, được hỗ trợ bởi những đứa con nít dơ dáy bẩn thỉu, tha hồ hồn gào lòng từ thiện của mọi người !

Khắp nơi, lợi dụng phong trào cảm dùi, thương phế binh đã tự động xây cất nha ào àt, hàng trăm căn nhà gỗ mộc lèn trên các ngọn đồi, dưới thung lũng, thành phần này không coi chính quyền địa phương ra gì cả ! Chỗ nào có đất trống là tự ý cắm dùi. Mới đây, có lúi một số nhân viên công lực và vài nhân viên hữu trách tỉnh đến xem xét một khu đất trống mà thương phế binh đang cất nhà thì một số vợ con thương phế binh đã gậy gộc, dao búa chờ đợi phản ứng nếu có sự triệt hạ nhà khu này. Những hàng quán đã xuất hiện bên trong và ngoài nhà của thương phế binh, hằng ngày mỗi gia đình có thể sống thoải mái hơn trước.

Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, trong tương lai, nhiều trại thương

phế binh sẽ được chính quyền địa phương hợp thức hóa vì áp lực của thành phần này khá mạnh. Hiện tượng lính quê hương cũ ở đây ở Dalat đã làm cho thành phố giảm nhiều vẻ đẹp và g่าย nhiều trở ngại cho chính quyền tỉnh do một số người lợi dụng chiến dat, chiếm nhà báu hợp pháp. Trong số những người cầm dùi có một số người mạnh khỏe và nguyên vẹn, chẳng thấy đui què mè súc chút nào cả, đó là một trong những nguyên nhân khiến phong trào thương phế binh tan rã và mất giá trị của cuộc tranh đấu từ trước tai nay.

Hai thành phần ăn mày và thương phế binh ở Dalat đã quá tự do, tuy nhiên không hẳn do họ tất cả, mà một phần lớn là bởi chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn ngừa, như ăn mày chẳng hạn, giờ hồn trách không lo giúp đỡ họ, để họ tập trung và xin tiền ở một nơi có đông người đi lại nhất,



thậm chí có những người mắc bệnh phong hủi đực rợc đi lại tự do trong thành phố, riêng vấn đề TPB khó giải quyết ngày cả chính quyền trung ương vẫn chưa tìm được 1 giải pháp thỏa đáng để đến nay phong trào này vẫn còn cháy ấm ỉ, và lại «hiện tượng» này có nhiều uẩn khúc bên trong nên không thể kết luận ngay là chính quyền địa phương bất lực.

Gái Dalat

«Da thịt mát, đời mà ửng hồng tinh cảm dễ san sẻ, lịch sự và hiền lành». Gái Dalat là như vậy. Đa số gái Dalat mang giòng máu miền Trung nhất là giống máu của người Huế vì trước kia Dalat là

đất sống của vua chúa quan lại Huế. Ngày trước muốn vào Dalat phải có sự chấp thuận của triều đình Huế. Do đó, đa số những người lập nghiệp ở Dalat lâu năm là người Huế, con cháu nhà vua, hay thân nhân xa gần.. Người con gái Dalat có tình tình dễ chịu như thế, phần do khi hậu quanh năm mát mẻ, thuộc vào thành phần con nhà chịu ảnh hưởng sâu xa của gia đình và paople đồng là con nhà kha giả. Không những thế, những cô gái thuộc giới lao động ở Dalat cũng có những đức tính dễ mến, ít số sùng nói nhỏ nhẹ, không gắt gỏng đòi với mọi người, ngay cả đối với những thanh niên theo tần tinh đọc đường.

Về tình cảm, gái Dalat khá dát đáo, tuy nhiên, để nên được khi gặp trở ngại gia đình, tình cảm kho xoa nhau trong tâm trí con gái, tình yêu cung mảnh liệt nhưng không qua trớn. Họ dễ dãi nhưng không quá tự do, dễ gây tình cảm trước những người moi quen, nói chuyện từ tết, và thành thật. Tình cảm bộc phát cũng gần giống gái Huế nhưng không kín đáo bằng gái Huế. Phẫu động gái Dalat có tinh thần văn nghệ, tuoch nhạc, thơ, văn nghệ thuật, anh mặc gian dị nhưng dễ coi, khi hậu lúc nào cũng lạnh uốn môi vay ngắn, cần cù không được thịnh hành ở Dalat các cô gái anh mặc kin đáo, và lúc nào cũng mặc áo lạnh, dường như đó là một thói quen.

Ngay chủ nhật các cô gái con nhà giàu từ các nơi đồ về thành phố hưởng mội, ngoài nghỉ trộn vẹo, các cô hóng mát ở nhà Thủy tạ, ngồi chơi bên bờ hồ Xuân Hương, hay dạo phố...

Lính được một số gái thuộc thành phần trung lưu ở Đà Lạt dành mọi sự dễ dàng, dễ gần gũi họ qua những lời tán tỉnh ngoài phố, và từ đó tình bạn, tình yêu bắt đầu... Tất cả sự thành công của đứa con trai một phần nhờ sự «thông cảm» của những cô gái dễ tính, gái Dalat khong số sòng nóng này như gái Saigon và cũng không khó khăn như gái Huế. Tuy nhiên trai Dalat cũng thừa lịch sự, rất ít có trường hợp lèo lối, theo sao người con gái hoặc cõi xe Honda tượt theo những



Bóng hồng như trên một vài con đường phố giữa Thủ đô Saigon. Trai cũng như gái Dalat mặc áo quần sạch sẽ, hợp thời trang và ít có những hình bóng lố lăng, chướng tai gai mắt như những cô cậu choai choai Saigon thường ăn mặc. Một điểm đáng ghi nhận ở người con gái Dalat là bình tĩnh và tự nhiên trước những lời chọc ghẹo của con trai. Họ lúc nào cũng tỏ ra sẵn sàng trả lời khi con trai hỏi đến. Nếu không bằng lòng thì họ im lặng.

Café và nhạc phản chiến

Trời lạnh, giới trẻ thường hay ghé Dalat, một thành phố quy tụ người giàu, thành phần có một cuộc sống tương đối dễ chịu, công việc làm ăn không bận rộn... Lại thêm mấy phản khoa đại học tài tử nữa, một số nguyên nhân đó đã khiến cho phong trào «Café và nhạc phản chiến» khởi chánh! Ngồi trong quán café, nghe nhạc, nhìn qua cửa kính ra đường hay tụm nán tụm ba tán doc, đó là một thu hút trí khái niệm hành vào một buổi chiều khi mà khí lạnh bắt đầu bao trùm khung trời Dalat. Bên những tách café, tách trà nóng những tâm hồn thời chiến hình như quên hẳn rằng quê hương đang bị tàn phá, một số người kém may mắn đang ngã gục vì chiến đấu... chiến đấu đã bằng chục năm rồi vẫn chưa thấy ánh bình minh!

Trong mỗi quán café, một vài cô gái «quen thuộc» và dạn dĩ ngồi làm cảnh để câu những tâm hồn trống trải của những thằng con trai thời loạn, café cũng không ngon và nhạc cũng chẳng hay mẩy nhưng khách vẫn có, nhưng đa số khách thuộc lớp trẻ tuổi, linh và sinh viên học sinh. Thỉnh thoảng một vài sự xô xát vì «người đẹp» bán quán xảy ra, rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Những vụ lộn xộn như vậy thường do lính gây ra, mới đây chiến dịch Vi dân đã viếng thành phố Dalat, những vụ «đụng độ» có phần giảm bớt.

Những bài ca do cặp Lê Uyên và Phương trình bày được nghe nhiều ở những quán café vì cuộc đời và sự nghiệp của đôi song ca này được giới trẻ ở Dalat tìm hiểu. Lê Uyên và Phương hiện sống ở Dalat và còn bệnh ngặt nghèo của

Phương trình... đang được các cô các cậu Dalat nói đến. Lê Uyên, nữ ca sĩ mà có lần một số phòng trà đã quang cao rất nhiều, náo là vẻ đẹp của nàng làm nhà tỷ phú Hy Lạp Oassis, chồng của giàu phu Kennedy say mê, một số báo chí đã quá giàu tưởng tượng nói rằng Oassis sẽ đến Việt Nam để tìm gặp Lê Uyên! Thật ra thì Lê Uyên cũng như trăm ngàn ca sĩ khác, sở dĩ được thời phong như thế là vì một số đồng nghiệp đã thông cảm được nỗi khổ tâm của cặp vợ chồng trẻ nay đang sống trong một hoàn cảnh đang thương, có tài nhưng phải một can bệnh kinh nguy hiểm theo dư luận ở Dalat. Giọng hát của hai người nức nở buồn và đau thương cũng như tiếng đàn tây ban cầm của Phương cũng khá đặc đáo! Sự thành công của cặp Lê Uyên Phương nhớ vậy chứ không hẳn nhờ sắc đẹp của người nữ ca sĩ như những lời đồn dài trước đây.

Một điểm đáng ghi nhớ là nhạc Trịnh Công Sơn không con thịnh hành ở các quán café nữa, dùng như đã nhường chỗ cho một số nhạc phản tình cảm ẩn nấp đang lên. Đồng thời giọng ca Khanh Ly cũng ít được nghe!

Trong thành phố có lối năm sáu quán café, và có một quán mà có cậu thường đến vì quán này biết nghệ thuật ánh sáng, thích hợp cho những cặp nhân tình ngồi với nhau. Những quán café mang tên nghe cũng hợp thời, nào Tùng, nào Mây nào Trúc...

«Chị em» và tắm nước nóng

«Chị em» ở Dalat hành nghề đường như công khai, những ô chứa rất dễ kiếm, bắt cứ đứa con trai nào vieng Dalat đều biết nơi làm ăn của «chị em» da số gái điếm từ Nha Trang lên Saigon sinh sống, gái trong tỉnh rất hiền, gái trẻ đẹp khá nhiều. Hàng ngày, linh viêng thăm «chị em» đông nhất đã chiếm 90% của khách. Một số chủ chứa phải công nhận trong những ngày linh cẩm quản hoặc cẩm trại, họ làm ăn ồ ạt lam. Ngoài ra, một số «chị em» hàng sang dành cho các bà già cũng có mặt trong những ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật, số gái cung từ Saigon phỏng lên Dalat làm ăn khi đã được khoe «thông báo»

(Xem tiếp trang 48)

của Đại tá Phan Văn Khoa, ngày đêm hành quân trong vùng rừng núi ngoài thành phố Dalat để tiêu diệt những lực lượng Cộng sản mura toàn đánh vào Thị xã. Khi những thử Lực lượng Đặc nhiệm Năm, sư đoàn 23BB con giữ an ninh cho một lãnh thổ khá rộng lớn gồm các tỉnh Tuyên Đức, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tháng trước Trung đoàn 44BB thuộc Lực lượng này đã chiến thắng vẻ vang, hàng trăm cộng quân bỏ xác, nhiều súng cộng đồng và cá nhân của địch bị lực lượng hành quân tịch thu. Song song, các đơn vị địa phương quân cũng hoạt động liên tục. Theo một giới chức thẩm quyền, trong một ngày gần đây, hơn 100 đặc công nòng cốt xâm nhập thành phố bị bắt sẽ được mang ra trình diện báo chí. Theo đại tá Tỉnh trưởng Tuyên Đức kiêm Thị trưởng Dalat, Dalat là một đồng rác mà ông và các cộng sự viên đang phải dọn dẹp, nào nạn đặc công khủng bố phá hoại, nào nạn cờ bạc, do chính quyền địa phương trước để lại.

Cửu Bồng lớn lao nhất của Cửu Bồng là không làm sao gặp được gã con trai yêu dấu. Những ngày mùa đông lạnh lẽo, ra đầu làng, dưới lũy tre xanh, nhìn màu trời xám xịt, thấy hàng dương rủ cánh phia kia, lòng Cửu Bồng man mác; tưởng nghĩ tới những bước chân lang thang lạc loài, những bước chân mà sẽ một thời sau đó bước lên đất Bắc xa lạ. Nơi nào cũng là quê hương ta nhưng gã con trai không thể sống nơi đất Bắc trong cái hoàn cảnh phân ly như vậy được. Cửu Bồng nghĩ tới những hạnh phúc thật gần, vọng tưởng tới những đoàn tụ có thật; vì thế gã con trai ra đi là một mất mát quá lớn đối

Cửu Bồng sức khỏe yếu hẳn đi. Ngày ngày ông tiếp những người lính mới, lòng nhớ cũ, sống trong một hoàn cảnh xã hội hoàn toàn lột xác nhưng kỷ niệm xưa chưa nguôi. Tiếng hát đầu làng trong những đêm trăng tắt lịm đi, cái kèn, những đoạn đường phá vỡ đã lần lượt đắp lại. Những chiếc cầu gãy đổ vẫn còn nằm nguyên dưới vực sâu, nhưng nghe đâu người ta sẽ làm lại những chiếc cầu mới; trên dòng sông mờ bên cạnh đỗ nát một thời. Những tiếng cồng tiếng búa, cái cảnh phá nhà đào đường đêm trăng chưa mờ trong trí óc Cửu Bồng nó hãy còn rực rỡ một cách bài ngùi. Nó như là một thứ tình cảm của ăn năn nữa là khác.

Đầu làng có một ngôi đình. Ngôi đình bị máy bay oanh tạc cách đây bốn năm, đè lại một bờ tường tro vôi. Trên bờ tường một số khâu hiệu của Kháng chiến. Ngày hôm nay, một lợp sơn trắng được quét lên, một cái khâu hiệu khác thật chói mắt và rõ ràng. Hôm kia trời đồ sộ mưa lớn, nước chảy nhão nhạt trên bờ tường; từ xa người ta thấy hai cái khâu hiệu nằm chúc nhau, ý nghĩa thật là đối chọi nhau: «Hồ Chí Minh muôn năm và Quốc trưởng Bảo Đại muôn năm!». Nào hay cái từ ngôn ngữ mơ hồ kia đã lôi kéo mấy mươi triệu dân vào một cuộc tương tàn thảm.

Tren những cành cây trơ vор mùa thu héo úa, nay lộc non đã bắt đầu lố nhổ. Không bao nhiêu ngày rưa mùa xuân sẽ tới, đất sẽ ấm, những lộc kia sẽ nở. Nhưng Cửu Bồng thấy ông không còn gì để có thể sống với mùa xuân mới, đón nhận tất cả đời mới, để trùng tu lại một đời sống quá mùa.

Những đứa trẻ vừa hát bài kháng chiến trong mùa thu rảm ngoài, bây giờ chúng bắt đầu ăn vận quần áo mới, theo lên núi Tuân núi Vinh cùng đám lính. Có đứa ở qua đêm trong những căn trại màu ô liu kia. Buổi sáng trở lại chúng mang theo lá cờ nhỏ cắm trước nhà. Xe Jeep bò len lỏi qua những đoạn đường đất, vào tận các xóm hẻo lánh. Nơi những bãi đất, mà trước đó chẳng bao lâu, hằng đêm có cuộc tụ tập huyên náo, nay bãi đất vắng, thỉnh thoảng một vài chiếc xe dồ, xa lạ. Một vài thanh niên trong làng đã tinh nguyện di lính. Chúng nó trong bộ đồ ka-ki vàng mang súng trở về làng. Buổi trưa đám lính trẻ kia mang la de ra uống, ngồi dưới gốc cây tập bắn những trái chín trên cao. Trời thanh bình, những chim non cùng những trái chín bị bắn bết tử vì những viên đạn như thế.

Trong không khí rộn ràng mà quạnh hiu này, người ta còn nghe hăng hêem tiếng giày đinh. Bước chân thật là bí mật. Sáng hôm sau đó, trong làng đã mất đi một vài em. Đám thiêu niên thấy những nạn nhân kia bị tra tấn trong nhung căn trại nhỏ có kẽm gai bao quanh. Một vài người bị tra tấn bằng điện đã rụng mất ngón tay ngón chân. Một vài người vì chịu đựng không nổi đã chết vào lúc vê sáng, mặt trời có thể mọc sau đó. Có khi một sớm mai, linh trên đòn đã theo chân một người « anh em » vê làng tìm căn hầm bí mật. Người « anh em » đó bị tra tấn quá nén đã khai ra những điều đáng ra họ không được tiết lộ.

Trong lịch sử cách mạng, mà họ đã từng học tập, có những anh hùng tha cảm chém chứt không chịu khai cung. Nhưng giờ đây những nạn nhân này không làm thê được. Đầu phải mỗi cán bộ là một anh hùng. Đầu phải mỗi cái chết đều được cách nạng nêu đích danh để tồn thờ. Và lại, dù

Lénine đã tuyên bố :

« Nghệ thuật cai trị không phải là một nghệ thuật bẩm sinh mà được tạo nên do kinh nghiệm. »

HÃY ĐÓN ĐỌC :

Thuật trị nước tại Liên Xô

do ĐĂNG TÂM dịch

Để hiểu rõ thuật trị nước của Sitaline, Khrushchev cùng các nhà lãnh đạo Nga.

In đẹp, chữ mới, sách dày 600 trang, giá rẻ
Phát hành tháng 12-1970.

tự nhận là một chiến sĩ vô danh góp phần vào cái tiền đồ móng mènh của tổ quốc, cán bộ chính trị nào lại không từng bồi hồi tự hỏi khi bị tra tấn trong đêm mịt mùng bóng tối. Nơi hoài vọng linh hồn sâu thẳm, kẻ yêu nước nào không muốn đem cái chết mình trải ra ngoài ánh sáng lịch sử. Và như thế, thì làm sao gọi là vô danh, cái chết vô danh.

Như thế cái gì là vô danh ? Tổ quốc vô danh chăng ? Cách mạng vô danh chăng ?

Có người đã vượt ngục ngay từ khi đưa tổng giam nơi trại giam núi Tuân. Có người bị bắn chết khi trốn chạy qua vùng rừng dương. Cố người đã trốn về miệt biển, nơi đó được xem như vô chính quyền, chờ ngày bắt được liền lạc đặng lên núi theo đường rừng vào trung tâm liên khu Năm mà tập kết ra Bắc.

Họ tin tưởng nước Liên Xô vĩ đại giúp họ một số tàu bè, những tàu bè đó còn đang chạy ngoài biển Nam Hải. Riêng Giáo Ngõ thì luôn miệng nói rằng :

— Cái tội đáng viễn đầu óc chúng nó chẳng khác gì một cục cưng. Tại sao thương cáp nói gì thì chúng lại nghe cái ấy. Làm quái gì mà Liên Xô nó giúp cao chúng ta tàu thủy để cao quân ra Bắc. Naiu lăm la chúng chỉ giúp bằng móm thai. Tại Paáp hay tại Nga tại Tàu cũng cái là cái tội ngoại bang để quốc ta. Tại sao người Việt nam mà chẳng tin người Việt nam. Làm quái gì có tàu thủy mà cao.

Có lúc Giáo Ngõ đã nói với Cửu Bồng :

— Lão Cửu thay đó không ? Năm 1946 nói rằng để giúp chúng ta đánh ném độc lập cái tự Tướng giới Thạch đã cho một bọn lính ăn hại qua đây. Cái thứ lính đó chí từ từ mười mấy năm, cái thứ lính chảy rận đãi heo dầu bò đó đã làm dân ta gặp bao nhiêu tai nạn.

Linh của tụi Lư Hán đó, chúng nó ăn cáp ăn cướp, chúng iết ở chợ búa ăn vụng ăn trộm, đến nỗi vì no bụng quá mà ngã dũng ra chết như một con chó bệnh. Anh em đó. Bạn bè đó. Tao chẳng bao giờ tin được cái sự hô hào ngọt ngào của tụi ngoại quốc.

Tại Nhật nữa. Cái nó thu lúa thu tiên. Độc lập cái khô gi đau, chỉ tồi nghiệp cao cụ Trần trọng Kim de n kaí tiết tra mà chịu trận.

Cửu Bồng yên lặng. Ông có niềm xao xuyến riêng; Cửu Bồng nghĩ tới những tan tác vê sau khi vài ba năm, gã con đâu sẽ mang quần vê. Bất đâu những tháng em lại chẳng tim cách giết thẳng anh kia đi, vì bấy giờ những đứa em đã là những người có quyền lợi địa vị, trong một xã hội mới.

Cửu Bồng không bắn khoan chí nữa vê cách mạng hay chủ nghĩa, bởi ông đã sống và đã thấy. Ông chỉ túi hồ cho một tương lai. Ở trong lòng thời gian hun hút sẽ tới kia chỉ được tươi bắng máu.

Những ý niệm chập chùng xao xác, như bợt biển một ngày nắng và gió, làm bệnh tinh Cửu Bồng mỗi ngày một gia tăng. Ông dần dà thu vào một thế giới tinh thần âm u, mặc dù một vài sĩ quan đã thường tới thăm viếng; nhất là ngày hôm kia ông được một cái thiệp của vị tinh trưởng. Trên cái thiệp nhỏ có vài lời thăm hỏi.

Mùa cây lúa vẫn tới. Nơi những khoảng ruộng xám xắp nước, những mạ được cắm xuống đấy. Dưới nắng vàng, từng đồng lấp lánh, mùi thơm tỏa ra. Mùi thơm của đêm lại càng man mác hơn. Trên những bờ ruộng, người thôn quê có thể nhìn thấy những con cua nhỏ bò len lỏi trong vịnh nước trong. Con đê phía kia sông đã vừa đắp, nước trong vắt càng cao, tới cả chân đồi. từ xa rừng dương đổi màu. Cát vàng đổi màu. Những bãi cát vàng bắt đầu hoang vu vì không còn hàng triệu dấu chân đi của một thời kháng chiến.

Bây giờ Cửu Bồng thấy người vợ mang những hạt cải nhỏ ra tia trên luống đất mới. Bì Cửu Bồng không bao giờ nghĩ tới những gì xa xôi, trước mặt bà cũng như trong giấc mộng lành thường tình, vào những ngày xá tết, những luống cải xanh ben lá. Hàng lái lá xanh. Hàng hàng những khoing đất khô sét thơm ngát. Phải chẳng chỉ có mùi đất quê hương là mùi thơm tuyệt diệu nhất, lâu đời nhất, nhẹ nhàng nhất, chẳng bao giờ phai tàn. Mùi thơm của Đất, ôi mùi thơm quê hương. Bì Cửu Bồng thấy ngày Tết sẽ tới, một số cải xanh được nhoè lên mang đi. Số còn lại sẽ sống với những ngày tháng giêng nồng lụa. Những lá cải già bắt đầu vàng, nơng đồng cải sẽ vươn cao. Một ngày rằm tháng hai nào đó bông cải sẽ vàng những nụ hoa và phấn. Ngày đó, ba Cửu Bồng sẽ nhìn thấy nắng thật lòng nhung nhύ không đâu. Cố ta là bì nhớ con nhớ cái, nhớ một thời xuân sắc. Có thể bà nhớ một giải mây nào đó bay qua trong đêm, nhân lúc bà hẹn hò cùng người tình mà nay là người chồng chung thủy...

(CÒN NỮA)



THƯ KHÔNG GỬI

Thư viết rồi nhưng em chưa kịp gửi
lời dịu dàng đẹp ý của người yêu
cuối thư em ghi chữ « nhớ anh nhiều »
và mong lầm thư này anh sớm nhận
bỗng dung em được tin anh tử trận
em thết lén, không nói được câu nào
em ngờ mình đang ở giấc chiêm bao
thương anh quá, bàng hoàng em chết lặng
sao thời gian mình yêu nhau quá ngắn ?
phút cuối cùng không đổi diện cùng em
xã anh rồi em thao thức từng đêm
vẫn chờ đợi cho dấu anh đã mất
xưa em mộng thấy cành hoa gầy nát
em lo thăm hai đứa sẽ đỡ dang
và bây giờ em đã vắn khăn tang
ôi ! tất cả an bài do định mệnh ;
bạn đã khuyên em đừng nên yêu lính
lời yêu rồi là chấp nhận đau thương
nếu người yêu ngã gục chốn sa trường
bao sầu khổ làm sao mình tránh được ?
hai đứa mình có duyên từ kiếp trước
nên kiếp này quen biết để yêu anh
em đọc mãi lá thư tình không gửi.

(L.Th)

BUỒN

Buồn mang tôi nặng kiếp người
Nhốt trong ngày tháng làm mồi tử vong
Quần quanh tầm mức đạn đồng
Tôi luôn ảo tưởng máu hồng lụt chân.

SAY

Mắt nhìn rồi cả thiên nhiên
Khối tôi đang bốc lửa đên bùng bùng
Xác hồn thèm giấc mê chung
Đất trời biến mất đi đừng quấy tôi.

KHÓC

Luôn chông thêm xác một ngày
Là lên bước nữa chở bày huyết tôi
Ngoài môi còn sót nu cười
Mà trong hồn đã khóc đời thiên thu.

DIỄN NGUYỄN

BẢN ĐỜI VIẾT VỀ HÀ THÚC NHƠN

Trang bị tư tưởng HTN
cho Kỳ Nguyên Mới

Trước sự quay lùng, bội uất
trong tron của «Chánh phủ của dân
ngheo» bao nhiêu cao trào vì
quyền lợi tối thượng của dân tộc
đã rồi dày đòi hỏi, khuyên cáo :
«Quốc gia lâm nguy vì nạn tham
nhũng hành trưởng hoành hành»
Nghị sĩ Chử : «Thời đại chúng ta
thối nát lần thứ nhất trong lịch
sử VN». Hùng hồn dũng liệt hơn,
HTN đã đơn thương độc mã gây
sấm sét nổ tung hệ thống bất công
tham nhũng. HTN đã đi vào lịch
sử và phải được tồn tại mãi đến
nghìn sau.

Nhưng cảnh tình kia vẫn chưa
được các cơ cấu Chánh quyền từ
Trung Ương đến hạ tầng cơ sở
đem làm cảm hứng cho chính sách
cải thiện giằng mày lanh đạo ngo
hầu tạo dựng một cơ chế vững
mạnh để đấu tranh trên muôn mặt
với CS và ngăn chặn sự thao túng
của ngoại bang.

Hậu quả của bất công tham
nhũng trong một Quốc gia là biến
Quốc gia đó thành miếng đất mồi
mồi gieo tang tóc của thảm họa
chiến tranh triền miên đó. Không
muốn nói bọn tham nhũng kia
chính là những kẻ nỗi dáo cho
giặc, bọn buôn dân bán nước.

Cản nguyên của những thói nát,
ng nhợt trong giằng mày lanh đạo
đoan mọi sinh hoạt Quốc gia là
đặt người không dùng chở, những
kẻ vòi vĩnh bắt tài a dua siêm nịnh
được trọng dụng. Bọn ấy luôn luôn
gây bè đảng, dung túng che chở
ho nhau bằng phương pháp tham
nhũng đe cung phụng. Những nhiễu
luong dân, o bế, quy lụy thượng
cấp đã là một hệ thống truyền
niêm cá tổ chức từ trên xuống, từ
trời lèn. Chuyện truyền khẩu thời
lai : Chủ mày muốn đi Tý Trưởng,
Quận Trưởng hay Tỉnh, Thị Trưởng
hỉ cần hàng thang gửi về vai ba
răm nem, vài ba trăm cây chà
oi bằng giấy Trần Lưng Đạo —
ong rồi — còn trăm ngàn câu

chuyện đang trở thành thói quen
trong nhân dân nứa.

Những lẽ ấy đã khai tử nền Đệ
I Cộng Hòa một cách thảm nǚue.
Cho đến bây giờ vết xe kia đang
tiếp diễn làm cho tiềm lực Quốc
gia quá suy tàn, chỉ còn là
con bệnh trong cơ hấp hối vô
phương cửa chữa. May ai biết được
thảm trạng này chính là đoạn
đường ta đang sa vào quỷ kế đe tự
hủy diệt của bọn ngoại lai trước
sự bắt khuất ngàn năm oai hùng
của dân tộc Việt Nam không sao
đóng hòa được ấy.

Kể viết bài này vẫn còn có mý
ý đối với những vị đang giữ guồng
mày lanh đạo quốc gia. Vì rằng
mỗi bước vào đời ai cũng mang
hoài bão tạo dựng cho bản thân,
cho gia đình cho Quốc gia dân tộc
thái hóa thịnh vượng. Nhưng nét
son của những danh nhân liệt sĩ
vẫn còn nằm im trong tiềm thức
của họ. Nhưng chỉ vì các vị kia đã
không biết tự chế mà cũng không
có quyền lực nào cầm vi pháp luật
lại là luật kháp của những khát
vọng và đang quyền. Thành thử
không biết rằng : «Áp chế được sự
khát vọng đã khó mà thỏa mãn
được sự ước vọng lại càng khó hơn
(Il est difficile de vaincre ses pais-
sion, mais il est impossible de
les satisfaire). Chính vì vậy trong
khi mang danh nghĩa lanh đạo
nhưng lại là phá hoại. Không có
giá trị lẩn đàng tiếc hờn sự thề
trai ngược thống hối ấy. Câu trả
lời trước Quốc dân làm than là :
Chiến tranh, hậu quả của chiến
đang bị những phò phiến làm tối
mặt.

Và ngay từ bây giờ hãy trang
bị Tư Trưởng HTN không những
cho những ai đang sửa soạn đầu
phiếu Tổng Thống 1971 mà còn cho
toute thể con dân nước Việt, những
người quyết tâm bảo vệ quê hương,
thà thiết với sự canh tân xứ sở.
Được như thế, khi giới của Tư
Trưởng Hà T. NHƠN sẽ là khi giới
sắc bén linh diệu nhất để làm một
cuộc Cách Mạng Xã Hội cho Dân
tộc Độc lập, Dân sinh Hạnh phúc.

Người viết, viết đến đây lòng

tràn đầy niềm tin về nhóm Hà thúc
Nhơn sẽ vươn trên con đường đầy
hoa nở để đáp ứng với những hoài
mong của những người đang hoan
hỉ đón chờ hành động của nhóm
HTN, trong ấy có hàng trăm bạn
của PNT.

Vân Trai
PHAN NHƯ THUẬN

Mau xúc tiến sớm Nhóm HTN

Nếu Nhóm HTN hoạt động, xin
đề nghị điều tra lại vụ này, và xử
những kẻ diu lìu, hầu cho kẻ đã
khuất được phần nào «tội nguyên»
Xong vụ này rồi hãy tới những ông
tướng, ông tá. Nếu có dụng tôi họ
phải làm cho kỳ được mới thôi.

Muốn viết nhiều, nhưng không
biết những ý kiến thô thiển của kẻ
vô danh này có đi tới thế giới nào
không đây ? Cũng như những người
viết phái thực khuya suy nghĩ nhiều
viết vài trang cho người đọc, khi
xong bị bỏ quên trong giây lát. Đó
có phải là «Đò. Là Thế » không ?

Nhưng khi đọc HTN, máu trong
người nóng lên. Tuổi trẻ tự bất
mẫn rồi, muốn đậm pha cho thỏa

mẫu sống cuộc sống bơ vơ qua, và
nghĩa chẳng biết làm gì cho đời
cá, bất lực, nên cố gắng để có tí
xây dựng.

Tất cả những giọng chữ trên có
phần nào cộc lốc, cứng nhắc phải
chẳng đỗ tự tiêm nhiệm bởi những
ý tưởng của báo Đời. Nếu đã bị
tiêm nhiệm chắc cũng khỏi cần
giới thiệu là độc giả trung thành
của Đời.

Tôi là Trung sĩ nhất, phải viết
cho rõ vì TSI đã gần 7 năm linh
rồi, chẳng được giải ngũ, chẳng
được hưởng một qui chế gì cả nên
đã bắt mân lâu rồi và rất được hàn
hạnh mạng trên vai ba lắn trắng.

Không biết ba tờ giấy này là
thứ, thơ hay là gì. Không đầu đề,
không mào đầu, không gửi cho ai
cả. Vậy mong ông Chu Tử thông
cảm cho, cầu mong ông xúc tiến
nhóm HTN càng mau càng tốt cho
giới thanh niên, tuổi trẻ, người non,
người già, linh trẻ lấy HTN là FAN
trong tâm hồn họ.

Kinh
D.V.K

Hộp thư Ban vận động lập nhóm H.T.N.

● NGÔ XUÂN LẤY (NT) :
Đã nhận được thư. Cứ tiến hành công
việc mà bạn đang làm. Đừng gọi nhau
bằng «quí vị» nữa. Nhát định sẽ phái
gặp.

● PHAN NHƯ THUẬN (P) :
Bài viết đã đăng trong số này. Gửi
gấp địa chỉ về để có thể liên lạc bàn
chuyện gia nhập Nhóm.

● THẠCH TRUNG GIÁ (NT) :
Thơ đã đăng Chúc anh mau lành để
có thể gop sức với anh em.

● HỒ DIỆM ĐÌNH (DL) : Sẽ

có người tới tiếp xúc để nói kỹ hơn
về vấn đề được đề cập trong thư.

● BVĐ mới nhận được thư của
các bạn có tên sau :

Lê Văn Sơn, Một Quận Nhân
Dầu Tên, Bùi Lạc (Đà Lạt)
Nguyễn Huy (Cam Ranh) Vũ Minh
Tân (Quảng Ngãi) Lê Tất Hữu
(Phan Rang).

Tất cả những điều các bạn đề
cập trong thư đều sẽ được nghiên cứu
kỹ lưỡng và trong một thời gian gần
đây, BVĐ sẽ liên lạc thẳng với các
bạn.

Hãy đọc 2 tập truyện hay nhất thế giới
trong rừng truyện SUSPENSE

TRUYỆN KINH DỊ HITCHCOCK và NGƯỜI THIẾU NỮ MỘT ĐÊM

do HOÀNG HẢI THỦY tuyển và phóng tác
CHIỀU DƯƠNG ăn hành



GIẾT MỘT NGƯỜI

Người ta là tất cả

Đè giết một người

Người ta là tất cả

Sập xuống riêng ai

Chờ công lý mấy đêm dài thiên cổ

Nghe tử thần quanh quắt dưới

hiên kia

Lầu quân y một bước đã phân kỳ

Cù lao ấy giữa trùng dương sóng

thết

Diệt tham những đưa mình them

những diệt

Giồng bạo tàn sát bóng yêu ma

Ăn máu xương kẻ gục với sơn hà

Ăn chiến tích, chiến tàn và chiến tử

Ăn ăn hết cho đời riêng rẽ

Ném tung tiền ngàn vạn phút giây

bay

Mua tiếng cười dân tộc lúc thán

gày

Bao chiến sĩ liệt xô này y viện

Anh đứng lên, Hà Thủ Nhơn

quyết biến

Lật tan tành thực trạng núi hôi

tanh

Nó tan tành hay anh phải tan tành

Kinh Kha ấy lại hai lần sông Dịch

khuyn

Vọng Hải Dài dằng đặc mẩy muôn

thu

Dưới chân lầu hùng hực lửa cầm

thù

Ai trách nhiệm ? Mà có ai trách

nhiệm?

Người ta là tất cả

Đè giết một người

Người ta là tất cả

Sập xuống riêng ai

THẠCH TRUNG GIÁ

Thịt máy lạnh tủ lạnh

Giao Sứ tốt nghiệp tại Mỹ và Nhật hướng dẫn. Khóa thực hành nạp ga máy lạnh. Bạn tự ray lâm lấy cát xà và hàn bằng gió đá. Sắc ga với đồng hồ sạc Amp-obe. Xử dụng máy bơm và hút cùng hóa chất trừ nghẹt. Đại Nam 808 Trần Hưng Đạo 239 Nguyễn Tri Phương, Cholon.

- Nội trú 4.500đ một tháng.
- Học phí 8.000 đồng.
- Lớp cấp tốc 20 ngày.
- Lớp cao cấp "Bobinage" trọn khóa 5.500đ.

Trường thợ điện

Muốn trở thành thợ chuyên môn:

SỬA ĐIỆN NHÀ ĐIỆN XE HƠI

Học phí trọn khóa 3.500đ.

LỚP ĐIỆN LẠNH

Thực tập sửa chữa tivi Pan các loại tủ lạnh, máy điều hòa không khí, trọn khóa 2 tháng 8.000đ (lớp cấp tốc 1 tháng).

LỚP VĂN DÂY (Bobinage)

Thực tập văn lái các đồ điện như Transfo (survoiteur, dévoluteur) các loại động cơ: quạt, máy bơm nước, compresseur, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, Dynamo xe hơi và các loại máy phát điện v.v... trọn khóa 5.500đ. Ghi tên xem chương trình tại Đại Nam 2-9 Nguyễn Tri Phương Ngã Sáu Cholon ở Saigon Đại Nam 808 và 1081 Trần Hưng Đạo gần rạp Oscar, Mão khóa cấp chứng chỉ. Các bạn muốn tự lập hãy enja 1 trong 3 ngành về nghề điện để được trọng dụng khi nhập ngũ. Không thất nghiệp khi hoa binh. Học viện ở xa. Học lớp cấp tốc 1 tháng. Nội trú ở 4.500đ.

tính số đời

(TIẾP THEO TRANG 35)

Lời tuyên bố của ngoại trưởng Rogers có thể coi được là bằng chứng cho một mức độ thành tựu nào đó của những cuộc vận động ngầm giữa các quốc gia đương sự. Và, câu hỏi được nêu ra sau những lời tuyên bố trên là: phải chăng nhịp cầu nối liền Bắc Kinh—Hoa Thịnh Đốn đã bắc xong rồi?

Dalat sau cơn biến động

(TIẾP THEO TRANG 42)

ngày giờ du lịch, họ thường lưu lại Dalat trong một thời gian ngắn. Thời gian này dành riêng cho các ông bự, các quan lớn.

Sau khi vui với «chị em», khách thường đi tam giác nóng vì khí hậu Dalat luôn luôn lạnh và nhô nhô, các phòng tam giác bạc, thành phần trung lưu, lao động đều có thể đến các phòng tam giác nóng trong thành phố vì giá chỉ 40 đồng 1 người. Riêng những người có địa vị, những nhà giàu không bao giờ họ tới những phòng tắm vì trong nhà của giới này đã có đầy đủ tiện nghi, may nước nóng tối tần được trang bị giống như những ngôi nhà ở Saigon có máy lạnh vậy! Saigon cần máy lạnh thế nào thì Dalat cần máy nóng như thế! Hầu hết các biệt thự ở Dalat đều có máy nước nóng.

Qua những lần Cộng quân đột nhập vào thị xã Dalat, mực sinh hoạt trở nên đắt đỏ, sự di lại bị hạn chế, một số nhà cửa bỏ trống, có nhiều biệt thự lục lọi cũng khép kín, chủ nhân đã đi mất, giao cho một bay hai người hầu coi nhà! Tuy thế, Dalat vẫn trong tình trạng khan hiếm nhà nhưng chỉ khan hiếm đối với giới đối rich hay đủ sống ngày 2 bữa mà thôi!

THUỐC SÀU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
của người giòng họ. Cũng được kế
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Dược liệu Sứ Xanh (VN). Dồi
dào kí lực «nguyên khí tạo hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Dược liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa: Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tồ
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bồi sinh lực răng. Giả chua
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ: Phụng sự
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh
tế Xã hội — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC:
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát. Quarto (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$.
Nước 35\$ sấp lên...



NEUR-TONIC
HADZER

VIEN THUOC HONG
CO SINH TO C

NEUR-TONIC
HADZER

VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA DỄ, MINH MẠNG

THUỐC MỚI
VIEN BỌC ĐƯỜNG

EN 202 BYT/GCOP

CỦM NÓNG LẠNH CẨM SỐT ĐAUM HÚC

ANTIGRIPPAUX

XIN NHỚ NHÂN HIỆU
CÓ BẢN VIÊN LÉ KHẨU
MỌI NGÀY
BÚA BỔ ĐẦU NGƯỜI

HEPACHAUT

YẾU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỦA MÈ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT
VIEN BAO CHE HADZER

midol

trị cao chướng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CỦM, ĐAU LÚC CÓ KINH,

Có bán tại các nhà thuốc Tây

© 1965 HADZER

nhà sản xuất và phân phối

nhà phân phối

mẹ ơi,
con nhức răng!



VN EXPRESS



“Bà nên dạy con em đánh răng
sau mỗi bữa ăn và mỗi tối trước
khi đi ngủ, để tránh cho con em
bệnh sâu răng.”

Một lời nhắn nhủ

của **Hynos** PHOSPHATÉ

Recorded By THE BEATLES On Capitol Records

Yellow SubmarineBy
JOHN LENNON an
PAUL McCARTNEY**March Tempo**

G **C** **G** **Em** **Am** **Cmaj7** **D** **G**

In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he

told us of his life in the land of sub-ma-rines. So we

sailed up to the sun till we found the sea of green. And we

lived be-neath the waves in our yel-low sub-ma-rine.

CHORUS **G** **D** **G**

We all live in a yel-low sub-ma-rine, yel-low sub-ma-rine, yel-low sub-ma-rine.

We all live in a yel-low sub-ma-rine, yel-low sub-ma-rine. yel-low sub-ma-rine And our As we

friends are all on board, man-y more of them live nextdoor. And the Sky of

live a life of ease ev'-ry one of us has all we need. MAR 28

band blue begins to play.

green in our yel-low sub-ma-rine.

Repeat Chorus from the D.S. and fade

