

Wason
DS 531
D642+

ĐỐI



63

35 NGƯỜI ĐẸP

ĐỜI

63

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ : 35 NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM

- 35 NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM : NHỮNG NGƯỜI ĐẸP HỌC TRÒ — MẠC ĐĨNH CHI — NGUYỄN BÁ TÔNG — TRUNG VƯƠNG — GIA LONG — TRẦN HƯNG ĐẠO — NGƯỜI ĐẸP TIVI — NGƯỜI ĐẸP DƯỢC KHOA.

2

CHÁNH TRỊ

- CON NGƯỜI VÀ VỤ ÁN HÀ THÚC NHƠN của phạmvănluong
- CUỘC TRANH ĐẤU CỦA PHẠM VĂN LƯƠNG của đồi
- CUỘC TRANH ĐẤU CỦA PHẠM VĂN LƯƠNG DƯỚI MẮT BÁO CHÍ SAIGON của đồi.
- Ý NGHĨ CUỐI NĂM của doanquoccsy
- GIÁO CHỦ NGUYỄN LONG CHÂU của lãođôn
- BÀ KỲ VÀ BÁO CHÍ MỸ của phuongmai.

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH truyện dài của nguyễnthụylong

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GỒ GHÈ • TÌNH SỐ ĐỜI • SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

ĐỜI • NĂM THỨ HAI • SỐ 63 • TUẦN LỄ TỪ 17-12-1970 ĐẾN 24-12-1970

Tòa soạn
143-145 Cống Quỳnh
Saigon
Đ.T. 22.323

Chủ nhiệm
Bà Trần Thị Anh Minh

Chủ trương biên tập
CHU TƯ
và nhóm Sóng

GIÁ 40đ

Giao dịch quảng cáo
Hội ông Linh
143-145 Cống Quỳnh
SAIGON

dấu tranh cho đổi

CUỘC TRANH ĐẤU CỦA PHẠM VĂN LƯƠNG : **CHẾ ĐỘ NÀY PHẢI CAN ĐẢM TIẾN TỚI, LÙI LÀ CHẾT**

Khi Bác sĩ Phạm Văn Lương, mặc quân phục nhảy dù, cầm gậy lựu đạn đập rút chốt sẵn sàng tự sát, ngồi tuột thực tại hàn lang Quốc hội ngày 10-12-1970 thì không riêng các phóng viên, người ngoại cuộc ngạc nhiên kinh hoàng, mà chính những bạn của Bác sĩ Lương cũng kinh hoàng. Vì tất cả bạn hữu của BS Lương đều biết rằng anh là một người quả cảm, và sẵn sàng chết vì tranh đấu chống tham nhũng. Từ mấy tuần lễ nay, BS Phạm Văn Lương đã từng tâm sự với nhiều người rằng anh muốn tự sát để dùng cái chết của anh, như cái chết của Hà Thúc Nhơn, cảnh tỉnh cả một chế độ đang bị bọn tham nhũng làm ung thối, cả một xã hội mất tin tưởng và hết hy vọng.

Cuộc tranh đấu của Phạm Văn Lương, dù được tất cả bằng hữu hỗ trợ, và dư luận đồng bào tán thưởng, vẫn có hình ảnh của một cuộc tranh đấu cô đơn của một con người cô đơn muốn dùng sức mạnh chí khí, nghị lực của riêng mình để chống lại cả một con quái vật khổng lồ tröm chân tröm tay là hệ thống tham nhũng chằng chịt đang làm ung thối xã hội ta và để dọa cả chế độ.

Những người nghĩ rằng Phạm Văn Lương cần phải dùng các đường lối tranh đấu ôn hòa và đúng thủ tục pháp lý, những người đó nếu không phải là ngu xuẩn thì cũng là ngớ ngẩn. Con quái vật khổng lồ tham nhũng đó không thể trả khứ bằng đường lối ôn hòa và pháp lý được. Vì pháp lý nằm trong tay chân bọn chúng, là chỗ ẩn náu tài tình của bọn chúng.

Để trừ khử tham nhũng người ta cần phải có một hành động mạnh, dũng cảm, bắt cháp những thủ tục quanh co, tóm lại là cần một hành động Cách Mạng.

Cuộc tranh đấu cô đơn của Phạm Văn Lương chính là một dịp để cho chế độ cảm thấy bị thúc đẩy phải có hành động Cách Mạng đó. Phạm Văn Lương, tay cầm gậy lựu đạn rút chốt, lúc đó đang chênh vênh giữa hai bờ sống chết, chế độ của chúng ta cũng chênh vênh giữa hai bờ sống chết y như vậy.

Hoặc chế độ phải can đảm làm Cách mạng, phải có một hành động mạnh mẽ, quyết liệt.

Hoặc chế độ cứ tiếp tục tự mình sa lầy trong đám tham nhũng chằng chịt vây quanh mình.

Phải tiến, lùi là chết.

Thái độ của Phạm Văn Lương không phải là thái độ vô chánh phủ (anarchiste) mà trái lại, thái độ của anh chứng tỏ anh tin tưởng vào chính thể này, tin tưởng vào lý tưởng tự do dân chủ.

(Xem tiếp trang 21)

Kính thưa quý vị,
3 mục tiêu tranh cử của tôi
danh Thiệu—Kỳ là : giải quyết chiến
tranh, xây dựng dân chủ, cải tạo
xã hội. Khi nêu lên 3 mục tiêu
trên chắc hẳn liên danh Thiệu—Kỳ
không phải hoàn toàn muốn bao
dàn chúng VN để đặc cử mà có lẽ
cũng muốn thực hiện một phần
nào những điều hứa hẹn đó. Nhưng
sự thực bị đạt là sau 3 năm trị vì
của Thiệu—Kỳ, chúng ta thấy chiến
tranh vẫn còn đó, xã hội điều đang
thêm vi phàm suất, kiêm trước, song
hành và nền dân chủ thì được mệnh
danh là nền dân chủ « cát, đắng hót ».

Vậy thì khi nói lên tất cả sự
thật về vụ án HTN tôi chỉ trích nó
có một điều là làm thực tình lượng
tâm của mọi người dân Việt để
cùng nhau đứng lên chống lại quốc
Cộng sản, đế quốc Mỹ, định lại
chủ quyền dân tộc, xây dựng lại
xã hội bằng loại nay để tránh cao
còn cháu chàng ta sau này không
phải chịu những cảnh ô nhục mà
hiện giờ chúng ta đang chịu, hay
khỏi trở thành công dân Hoa Kỳ
hay công dân Trung Hoa.

Thưa quý vị, trước khi trình
bày với quý vị những gì tôi biết
về vụ án HTN, tôi xin phép được
nói qua về con người HTN.

Con người Hà Thúc Nhơn

Tên thật Hà Thúc Quy Nhơn
sinh năm Bính Tý 1933 tại Thị xã
Qui Nhơn Bình Định. Vì thất lạc
hộ tịch trong thời gian chiến tranh
1945 nên đã lập thế vi khai sinh
tại Phan Rang nên mang tên HTN
sinh ngày 5-5-1937 để đi học. HTN
là con của bà Tòn nữ thị Thời mất
năm 1943 lúc Nhơn 07 tuổi và cụ
Hà thúc Hướng nếu còn sống năm

nay 63 tuổi. Cũng như những người
dân yêu nước khác, năm 1945 cụ
Hướng đã tham gia kháng chiến
trong mặt trận VM và được cử giữ
Phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận năm
1947. Sau cụ Hướng bị hạ tầng
công tác vì không chịu gia nhập
đảng CS và biệt tích cho đến bây
giờ. Cũng năm này, hai người bác
ruột của HTN là Hà thúc Duyệt và
Hà thúc Duy và một người chú ruột là
Hà thúc Hào bị Pháp bắt
sát tại quận Vĩnh Lộc tỉnh Thủ
Thiên. HTN có 2 người em trai là
HT Phương và HT Mùi. Sau khi



LTS : Dưới đây là nguyên văn bài nói chuyện của Y Sĩ Thiếu Tá Phan Văn Lương tại trụ sở Việt Võ Đạo ngày 9-12-70, nhân lễ « 100 ngày » Cố Y Sĩ Hà Thúc Nhơn, bài nói chuyện đã khiến nhân viên công lực tối đán áp, lập biên bản giải tỏa, và bác sĩ Lương tuyệt thực tại Quốc Hội.

Ninh Thuận. Sau này quân đội đã
đoạt luôn đồi làm đồn lũy.

Bà Diêm năm đó mới 22 tuổi
phải đùm bọc 3 em sống lây lái
với hai bàn tay trắng, mặc dù vậy
bà chị nhân ái này cũng cố cho
Nhơn đi học.

Từ 1947 đến 1951 Nhơn học tại
trường Nam Phan Rang, từ 1951—
1953 Nhơn học tại trường Võ Tánh
Nha Trang. Là một học sinh xuất
sắc nhưng bướng bỉnh cho nên
đến giữa niên khóa 53-54 Nhơn
bị giáo sư Lê Tá đuổi vì đánh cãi
lại thầy. Nhơn bỏ về Phan Rang
tự học cho nét chương trình Đề

CON NGƯỜI và VỤ ÁN HÀ TH. NHƠN

bài nói chuyện
của Bác Sĩ
PHẠM VĂN LƯƠNG

ngữ : Sau đó Nhơn vào Saigon (54-55) theo học trường Vương gia Cần 3 tháng rồi qua Chu Văn An. Cuối niên khóa Nhơn đỗ THDNCL hạng bình thứ đồng thời Nhơn cũng ghi tên dự thi Tú Tài I với tư cách thí sinh tự do và rớt. Niên khóa 55-56 Nhơn tự học chương trình Tú Tài I và cuối niên khóa cũng thi đậu. Trong suốt thời gian ở Saigon Nhơn đã làm đủ mọi nghề để mưu sống như kèm trẻ, bán báo v.v... Sau khi đỗ Tú Tài I, Nhơn về dạy tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Phan rang để kiếm tiền đem Mùi từ Huế vào sau khi ông Bác nuôi Mùi bị chết. Đồng thời Nhơn cũng tự học để thi Tú Tài II và cuối 56-57 Nhơn đã đậu Tú Tài II ban B. Sau khi đậu Tú Tài II, Nhơn thi vào trường Quân Y để mong trở thành Bác Sĩ tai, mũi, họng. Vì trước đây (54-55)

Nhơn bị sưng quai hàm trên, đèn nhà thương Đô Tuân mẩy lần mà không ai chịu giúp cho. Sau một thời gian dài chờ đợi Nhơn mới được Bác sĩ Lê Minh Trí (tất chết) giải phẫu cho. Năm 1963 Nhơn đã nội trú các bệnh viện, chọn ngành tai mũi họng và nuôi tham vọng hy sinh đời mình cho y học. Năm 1964 nhơn tốt nghiệp y sĩ. Ở đây tôi xin mở một dấu ngoặc để nhấn mạnh rằng mặc dù hồi ở Trung học Nhơn học chương trình Việt ban B và phần nhiều là tự học thế mà khi lên Đại học học bằng tiếng Pháp, Nhơn vẫn theo kịp các bạn, mỗi năm lên lớp đều đều lại còn đỡ được nội trú các bệnh viện là một kỳ thi khó nhất trong ngành y khoa.

* 1-1-65 Nhơn được bồ đi phục vụ tại Quân y viện Quý nhơn. Ở đây tôi cũng lại xin mở một dấu ngoặc nữa để nói về việc bồ nhiệm này. Từ trước năm 1965 tất cả các sinh viên y khoa ra trường đều phải đi các đơn vị chiến đấu ít nhất là 1 năm rồi mới được về các Đại đội QY hay Quân y viện (còn nhiên là ngoại trừ những trường hợp con ông cháu cha) nhưng không hiểu sao năm 1965 tất cả các quân y sĩ cựu nội trú các bệnh viện đều được bồ đi các QYV. Có người thắc mắc thì Nha quân y (hồi đó còn gọi là Nha chư không Cục như bây giờ) giải thích là vì các cựu nội trú các bệnh viện là những y sĩ giỏi có thể giúp ích cho bệnh nhân tại QYV nhiều hơn tại các binh đoàn. Nhưng có 1 điều là là các nội trú hiện dịch hồi đó như Bác sĩ Hồ văn Minh, Mã Xá, Hoàng ngọc Định, Hà thúc Nhơn Phạm văn Lương ra trường trước các nội trú trừ bị 2 tháng (vì những người này còn phải học hành chánh quân y) thì được đổi đi QYV thế mà sau đó các nội trú trừ bị như BS Nguyễn văn Nhứt, Trần thành Trai, Huỳnh diên Quý lại phải đi binh đoàn khiến cho BS Nguyễn vàn Nhứt người đỗ thủ khoa khoa nội trú hồi đó phải chết ở mặt trận. Tôi rất thắc mắc trong việc này cho nên tôi cố tìm hiểu tại sao thì được biết BS Hồ văn Minh được một đức cha gửi cho Đại tá Hoàn vì muốn tránh tiếng Đại tá Hoàn đã cho tất cả các nội trú cùng khoa với bác sĩ Minh về QYV. Sau này khi ra Tống y viện Duy tàn

được 3 tháng, BS Minh lại được biệt phái và làm việc ở quận 8 Sg. Trên nguyên tắc sĩ quan hiện dịch không được biệt phái. Tôi thành khẩn xin lỗi Bác sĩ Hồ văn Minh khi phải nói ra sự thật do bản nay của Cục quản y chứ riêng với bác sĩ Minh vì tư cách của bác sĩ sau ba năm làm dân biểu không những làm cho tôi mà các bạn đồng học với anh đều hâm mộ. Tôi tin rằng sự kiện này không làm giảm uy tín đang có của anh.

Vụ án Hà thúc Nhơn

Trong vụ án HTN có 3 phần liên lạc với nhau.

- A—Những vụ tham nhũng tại QYV Nguyễn Huệ.
- B—Cái chết của Hà thúc Nhơn.
- C—Cái chết của Thiếu tá Hiền.

A—Những vụ tham nhũng

Những vụ tham nhũng tại QYV Nguyễn Huệ Nha Trang và Trung tâm 2 nhập ngũ là những vụ có thật. Sau đây tôi xin lần lượt kể từng vụ một :

1.—Vụ TRẦN XUÂN HỘI.—Trần xuân Hội là con của bà Tích ở Tháp Chàm Phan Rang chủ rạp hát Hưng Thạnh. Trần xuân Hội theo học khóa 21 sĩ quan trú bị Thủ Đức ra trường với cấp bậc chuẩn úy được bồ về làm XDNT ở Phước Long. Sau ít lúe dương sự đào ngũ rồi đầu quân tại Trung tâm 3 nhập ngũ. Lo ở nơi đây và Tống Y Viện Cộng Hòa để được hoãn dịch 3 tháng. Sau đó trình diện ở Trung tâm 2 nhập ngũ. Chạy 30.000đ để được nầm điều trị ở trại của BS Nguyễn

này và chúng bắt đầu tìm cách hãm hại Nhơn, do đó Nhơn phải lập dượt súng để tự vệ và đã trở thành một tay súng hạng khâ, và cũng từ đó Nhơn chuyển hướng từ tham vọng hy sinh cho y học sang tham vọng hiến thân cho đất nước dân tộc để lành mạnh hóa xã hội và cũng từ đó bắt đầu hình thành lần lần những sự việc đưa đến vụ án Hà thúc Nhơn.

Vụ thứ hai là vụ bán thuốc theo lời khai của Lê ngọc San, Đoàn Trưởng NDTV thì mỗi tháng 2 hay 3 lần chí Thiếu Tá Mai, ông Nguyễn văn Giáp và một trung úy 2 tên là Sanh và Nhứt thuộc pháo binh chờ 3 thùng thuốc đi Phan Rang. Khi San hỏi thì chí của Thiếu Tá Mai bảo đây là thuốc của Thiếu Tá Mai không ai có quyền được xét hỏi.

2.—Vụ LÀM TỰ ĐỨC. Như báo chí đã biết Lãnh tụ Đức nằm tại trại Bác sĩ Huỳnh già Chính vì bệnh áp huyết cao. Bác sĩ Cảnh gửi qua bác sĩ Bảo để khám mat. Lần đầu bác sĩ Bảo phê «mất bình thường». Sau đó nhờ chạy qua trung gian của Thượng Sĩ Dương the Phiệt, dương sự được khám lại vài ngày sau đó và cũng chính Bác sĩ Bảo khám và phê mat bị bệnh vì Tension cao. BS Huỳnh già Chính cần cứ vào lời паé của BS Bảo đưa dương sự ra hội đồng y khoa và được xếp loại 2. Trong vụ này dương sự đã tặng Bác sĩ Chính một tủ lạnh, bác sĩ Bảo 50.000đ và thượng sĩ Phiệt 20.000đ (2 người sau này hiện nay bị giam).

3.—Vụ TRẦN ĐỘ VÂN. Trần độ Vân là con nhà giàu ở đường Minh Mạng Saigon. Dương sự bị cận thị nặng, nhưng không được đưa ra hội đồng miễn dịch ngay mà cứ bắt nằm nhà thương mãi. Caoi cung cha mẹ Trần độ Vân người công giáo phải chạy 450.000đ và 1 máy Akai M.8 cho bác sĩ Lê van Đề để được miễn dịch vĩnh viễn. Ngoài ra trong thời gian nằm điều trị dương sự được nghỉ phép 4 lần. Mỗi lần 15 ngày và phải mất 10.000đ. Cha mẹ Trần độ Vân khai những điều này vì uất ức đã xin được đặt tay trên Kinh Thánh để chứng tỏ rằng lời khai không gian dối.

4.—Vụ HỒ THU : Hồ Thu sinh tại Lào và sống tại Thái Lan về Việt nam năm 1961. Đã biệt kích 1 năm sau đó chạy 400.000đ để có một xe Phế binh mang số 8723 PBLHP 45/1, tạm thời từ ngày 15-2-68 đến 14-2-72 và một attestation số 319 BRIC 5-12-54 cấp tại khu bưu chính 56580.

5.—Vụ Thiếu Tá ĐẶNG MAI : Thiếu tá Đặng Mai là đại diện có toàn quyền của phe tham nhũng tại QYV Nguyễn Huệ và Trung tâm 2 nhập ngũ cho nèn hồ sơ của Thiếu tá Mạng Mai rất dài. Ở đây tôi chỉ xin kể 2 vụ nhỏ và sẽ trả lại nhiều hơn ở phần kết luận.

Vụ thứ nhất là vụ Trung sĩ Bồng phải nạp cho Thiếu tá Mai mỗi tháng 10.000đ kể từ tháng 6-1968.

Quân y viện theo ông ta đề chống lại tham nhũng đang tìm cách hãm hại ông ta tức thi mọi người đều hổng ứng, ngoại trừ những Bệnh binh không đi được. Bác sĩ Nhơn đã phá kho vũ khí của Quân y viện Nguyễn Huệ phát cho các thương bệnh binh. Vũ khí gồm có : Đại liên 30, Phóng lựu M.79 và các bin M1 và M2. Trong khi đó ở bên ngoài Quân lực bao vây QYV nhưng không bao vây chặt chẽ khiến cho một số TPB lợt được vào bên trong QYV. Đồng thời lực lượng bao vây cũng không cầm dân chúng đi ngang qua những đường trước QYV. Trong suốt thời gian từ 27 đến 31-8-70, BS Nhơn luôn luôn kêu cứu trung ương bảo vệ tính mạng vì theo BS Nhơn tất cả chính quyền địa phương đều về phe tham nhũng cố tình hãm hại ông. Cũng trong thời gian này súng trong QYV bắn ra làm thiệt mạng một em bé, bị thương 1 người lớn và 1 người Mỹ. Thương binh binh trong QYV cũng tiến chiếm kho y được để lấy đạn. Nhiều giới chức Quân khu II gồm có Thiếu tướng Quảng, Chuẩn tướng Cảnh, Đại tá Phẩm, Đại tá Tiêu và các bà chị của BS Nhơn cố thuyết phục Nhơn ra hàng nhưng Nhơn bảo Nhơn không tin ai ở địa phương cả cho nên Nhơn không thể ra hàng được. Trong thời gian này Nhơn viết thư kêu cứu Trung Tướng Vỹ qua báo Thủ Phong đồng thời nhờ bà chị là ni cô Thủ Tịnh tức là bà Hà Thị Liên Thành vào Saigon can thiệp với Trung Ương để bảo đảm tính mạng cho Nhơn. Ni cô đã gặp Nghị Sĩ Trần Văn Đôn vào sáng ngày 31-8-70 Nghị Sĩ Đôn liền điện thoại cho bộ Quốc Phòng. Không biết ở đâu giày dép kia đùi tôi gi, về phần Ni Cô thì nghe Nghị Sĩ Đôn nói : «Hai điều thật à ». Sau đó Nghị Sĩ Đôn viết cho Ni Cô một lá đơn thiếp để qua gặp ông Tống Trưởng Quốc Phòng, Khi đến Bộ Quốc Phòng, Ni Cô gặp Đại tá Đỗ Tùng, phụ tá Đỗ lý Bộ Quốc Phòng. Đại tá Tùng hứa sẽ ra lệnh cho chính quyền địa phương bảo đảm tính mạng cho Bác sĩ Nhơn. Đại tá Tùng còn nói chỉ ba phút sau là lệnh này đã đến Nha Trang lúc ấy vào khoảng 10 giờ, Đồng thời Đại tá Tùng cũng viết cho Ni cô 1

Sáng ngày 27-8-70 Bác sĩ Nhơn kêu gọi thương bệnh binh trong



Tranh có lời

tấm giấy mang về Nha Trang nhưng khi Ni cô về đến nhà tại Saigon thì bay tin Bác Sĩ Nhơn đã chết.

Theo lời khai của y tá Đỗ Hường thì tối 30-8-70 Bác Sĩ Nhơn đã ra lệnh cho thương bệnh binh không được bắn một phát súng nào. Ông bảo với Y tá Đỗ Hường rằng ngày mai sẽ có xe đến đón ông vào Saigon. Hường liền chuyển lệnh cho các thương bệnh binh nhưng vẫn có một vài người bắn vu vơ khiến cho Bác Sĩ Nhơn nỗi giận dỗi bắn bỏ những ai không tuân lệnh, đồng thời ông viết cho y tá Hường một mảnh giấy truyền cho thương bệnh binh gồm có bốn điều như sau :

- Hạn chế tối đa bắn súng.
- Sinh viên đang hội thảo.
- Quốc hội hứa giúp đỡ.
- Hội Đồng T. Tự đã lên tiếng.

Sau đó bác sĩ Nhơn đã uống thuốc ngủ và dặn y tá Hường sáng hôm sau đánh thức ông dậy lúc 5g sáng để lên xe về Saigon.

Sáng 31-8-70 vào lúc 04 giờ 30 loa phóng thanh của Tiểu Khu kêu gọi thương bệnh binh buông súng đi ra ngoài để chính quyền bắt tên y sĩ diên Hà thúc Nhơn. Vì có lệnh của Bác Sĩ Nhơn hôm trước cho nên khi nghe loa kêu gọi bỏ súng tất cả đều tuân theo, tuy nhiên khi nghe đọc đến tên y sĩ diên thì vẫn có một vài phát súng bắn vu vơ. Đến 8 giờ 30 sáng thì y tá Hường đã thu thập (4) bốn cây đại liên và súng phòng lự M79 cất vào kho. Riêng súng các bin thì bỏ rải rác khắp sân và thương bệnh binh đã ra ngoài hết. Xe thiết giáp tiến vào sân cờ của Quân y Viện không gặp một sự phản ứng nào. Y tá Hường cũng cho Đại úy Châu biết rằng hiện trong Quân Y Viện chỉ còn một mình Bác Sĩ Nhơn. Mặc dù vậy khi binh I Minh tiến vào phòng Y sĩ trưởng là nơi Bác Sĩ Nhơn nấp thì bắn phát súng bắn gãy giò, tức thi tất cả hỏa lực của lực lượng bao vây đã tập trung vào chỗ Bác Sĩ Nhơn nấp bắn một cách dữ dội khiến cho một căn nhà bị bốc cháy. Trung úy Hồn phụ tá CTCT của Quân y viện Nguyễn Huệ đã kêu xin cấp chỉ huy cuộc hành quân ngưng bắn và chữa cháy, nhưng Đại tá Phẩm đã trả lời : «Kế để cho cháy chết

thằng Nhơn luôn». Mặc dù vậy Tr. úy Hồn cũng tìm cách gọi xe chữa lửa và cùng với một số quân nhơn cơ hữu thuộc quân y viện Nguyễn Huệ đậu tắt ngọn lửa. Trong khi đó lực lượng hành quân vẫn tiếp tục bắn từ phía nhà bếp lên. Khi ngọn lửa tắt thì người ta nghe tiếng thở rít ở bên trong chỗ nấp của bác sĩ Nhơn. Ba binh sĩ thuộc lực lượng hành quân liền vào lực soát thi thấy Bác Sĩ Nhơn nằm xoài xuống bên cạnh tường giữa phòng y sĩ trưởng và phòng Quản lý. Sau đó họ sĩ Thông, Hạ sĩ Ánh và một số quân nhân cơ hữu của Quân y viện Nguyễn Huệ đã và khiêng BS Nhơn ra.

Được hỏi về sự tấn công ở át của lực lượng bao vây vào chỗ nấp của BS Nhơn, Tr. úy Hồn cho biết đó là một hành động bất nhẫn, vì dù BS Nhơn có tội thì cứ đề luật pháp trường trị chử sao lại có tình giết ông ta như vậy.

Thiếu tá Nghiêm xuân Hội phụ tá CTCT tiểu khu Khánh Hòa cho biết trong khi tháo lõi kêu gọi Bác Sĩ NHƠN ra đầu hàng thì không có chữ ĐIỀN nhưng khi trình lên ĐT PHẨM thì đại tá sửa lại chữ ĐIỀN. Đại úy Lê văn Y Trưởng phòng T.L.C tiểu khu Khánh Hòa, người đọc lời kêu gọi ra đầu hàng cũng cho rằng đúng chữ Y Sĩ diên là trái với kỹ thuật chiêu hồi nhưng vì lệnh trên bắt buộc ông đọc như vậy. Sau khi Bác Sĩ Nhơn chết Đại tá Phẩm ra thông cáo là BS Nhơn tự tử.

C. Cái chết của Thiếu tá Hiển

Nguyên nhân xa : Tranh chấp giữa phe sạch và phe bẩn tặc là giữa Bác Sĩ Nhơn và Thiếu tá Mai.

Vào những ngày giữa năm 1969 có một bức thư nặc danh gửi cho Thiếu Tá trưởng Cục trưởng cục Quân y và viện giám sát tố cáo Bác Sĩ Nhơn làm áp lực với hội đồng y khoa do Thiếu Tá Lê văn Đề làm chủ tịch để cho Thiếu Tá Tôn thất Thuyền được xếp loại 2, Nhưng theo phúc trình số 012/QY/KT ngày 23-2-70 của y sĩ Thiếu tá Trần Văn Khoa chủ sự phòng kỹ thuật Cục Quân y sau khi ra điều tra tại QYV Nguyễn Huệ thì BS Nhơn không hề làm áp lực với Hội đồng y khoa. Điều này cũng được BS Đề xác nhận.

Xích mích giữa bác sĩ Nhơn và Thiếu tá Hiển

Sáng ngày 10-8-70 sau khi chào cờ xong, BS Nhơn gọi Thiếu tá Mai vào phòng BS Anh và đánh Thiếu tá Mai 2 bạt tai vì cho rằng Thiếu tá Mai là tác giả bức thư nặc danh nói trên và ngay không cho Bác Sĩ Nhơn đưa vụ Dư Thế Phiệt ra tòa. BS Nhơn cũng đánh Thiếu tá Hiển vì Thiếu tá Hiển có bệnh vực Thiếu tá Mai nhưng Thiếu tá Hiển là người giỏi võ cho nên đã đá khuỷu Bác Sĩ Nhơn trước mặt mọi người. Nhơn cho Hiển là CIA vì Nhơn đã từng chơi Mỹ nhiều lần và từ trước tới giờ không ai dám đánh Nhơn. Tưởng cũng cần nhắc lại đây là lời khai của BS Phùng quốc Anh với QCTP. Theo lời khai này thì vào cuối 1969 phái đoàn quân y ra điều tra vụ Thiếu tá Thuyền. Sau khi phái đoàn tiếp xúc với Thiếu Tá Anh, Thiếu Tá Mai có tiếp xúc với phái đoàn và hướng dẫn phái đoàn tới các phòng. « Tôi cho rằng việc làm này của Thiếu Tá Mai là do ý riêng của ông ta chứ không phải bỗn phận hay trách nhiệm của ông này được chỉ định. »

Kể từ 10-8-70 một sự xích mích thường xuyên xảy ra giữa Bác Sĩ Nhơn một bên, Thiếu Tá Mai và Hiển một bên. Sau khi Thiếu Tá Hiển đi họp hội ái hữu khóa 10 tại Đà Lạt về mà Bác Sĩ Nhơn được biết Thiếu Tá Hiển có quyết định giải quyết vấn đề Bác Sĩ Nhơn thì vụ xích mích trở nên căng thẳng hơn khiếu cho Bác Sĩ Nhơn qua nhà Thiếu Tá Mai bắn heo, chó, tủ lạnh và Ti vi. Chiều 25-8-70, Thiếu Tá Mai chuồn về Saigon. Bác Sĩ Nhơn gọi Thiếu Tá Hiển vào trình diện bắt quí và hỏi Thiếu Tá Mai ở đâu, Minh Đen do Thiếu Tá Mai đã thuê ra để tránh toán Bác Sĩ Nhơn ở đâu. Thiếu Tá Hiển nhỏ nhẹ trả lời là không biết, nhưng bác Sĩ Nhơn vẫn không tin. May mắn Thiếu Tá Thuyền là bạn học cùng khóa với Thiếu Tá Hiển và cùng lớp với Bác Sĩ Nhơn, cùng đi với Trung tá Trần xin cho Thiếu Tá Hiển được về để cùng ăn cơm với nhau, bác Sĩ Nhơn mới chịu. Thiếu Tá Thuyền cũng mời bác Sĩ Nhơn ăn cơm luôn thế. Nhưng bác Sĩ Nhơn từ chối. Đến 20 giờ tối 25-8-70 Bác Sĩ Nhơn lái xe đi cùng

với Được sỹ Lập (mặc thường phục) đến nhà Thiếu tá Thời. Nhơn gọi con Thiếu tá Thời ra hỏi có ba ô nhà không. Đứa con trả lời có. Nhơn liền bảo vào nói Thiếu tá Thời ra có Nhơn hỏi chi. Khi Thiếu tá Thời ra, Bác Sĩ Nhơn biếu lên xe và hỏi tại sao hỏi chiều nói đi ăn mà bây giờ không đi. Bác Sĩ Nh. lái xe chở Thiếu tá Thời xuống biển, bắt quí và hỏi địa chỉ của Trung tá Trần là người mà Nhơn cho là CIA, địa chỉ của Thiếu tá Mai và địa chỉ của Minh Đen. Nhưng Thiếu tá Thời trả lời không biết. Bác Sĩ Nhơn dọa bắn, nhưng cuối cùng không bắn. Bác Sĩ Nhơn chủ Thiếu tá Thời lên xe để tới nhà Thiếu tá Hiển, Thiếu tá Thời vào kêu Thiếu tá Hiển ra xe và cả bốn người cùng đi ra biển trở lại. Bác Sĩ Nhơn đậu xe ở trên đường đi ra bãi biển và mời Th. Tá Hiển và Thời xuống xe dẫn xuống bãi biển, sau đó theo lời khai của Th. Tá Thời thì Bác Sĩ Nhơn đã bắn Th. Tá Hiển ba phát từ trước ra đằng sau và từ dưới lên trên. Sau đó, Thiếu tá Thời và Bác Sĩ Nhơn lên xe. Theo lời khai của Được sỹ Lập thì khi lên xe Thiếu tá Thời có nói với bác Sĩ Nhơn rằng: « Anh biếu tôi kêu thẳng Hiển đi bây giờ anh bắn nó thì tôi nói với vợ con nó làm sao. » Bs Nhơn trả lời (vẫn theo lời khai Được sỹ Lập) « anh bảo rằng nó đi nửa chừng rồi nó về. » Sau khi chở Thiếu tá Thời về nhà, BS Nhơn trả về QYV Nguyễn Huệ và có hỏi lính gác « Ông to to mặc áo montagut xanh (tức là Tr. Tá Trần có lại đây không? » Lính gác trả lời là không. Xong ông về phòng ngủ. Được sỹ Lập ngồi trên xe Jeep thì khai rằng không biết ai bắn chỉ nghe ba tiếng súng cách nhau ngắn. Các nhân chứng như điểm trưởng, lính gác, thiếu úy Xuân sỹ quan an ninh QYV. Nguyễn Huệ thì khai giờ BS Nhơn rời QYV là 20 giờ và giờ về là 22g kém 15. Trong khi đó, BS Bảo lại khai rằng trong suốt thời gian từ 20 giờ 10 cho đến sáng BS Nhơn đều có mặt ở trong QYV.

Theo phúc trình của ủy ban thuộc nhà Quân Pháp thì lời khai của Thiếu tá Thời màu thuẫn với sự kiện trong phúc trình số 1424/1097/70 DC SQG (CSGN) vì lời khai của TT Thời thì nói bắn từ

cũng là tham nhũng. Ma qui vị đã biết, ở đây tham nhũng chẳng có gì quan trọng so với những vụ tham nhũng khác như vụ Ngò q. Tường và Lê thị Lữ Văn gần đây chẳng hạn hay là những vụ buôn lậu hàng tỳ đồng.

Như trên tôi đã nói tôi sẽ trở lại vụ thiếu tá Đặng Mai trước khi kết thúc buổi nói chuyện. Thiếu tá Đặng Mai trước đây là một điền chỉ viên của phòng thí nghiệm, vì nhà cầu sỹ quan, đương sự đã chạy chọt để theo học khóa sỹ quan TB. Sau khi ra trường đương sự ở bộ binh rồi cũng nhờ khéo chạy chọt được về làm sỹ quan hành chính quân y. Trong tất cả các đơn vị quân y có mặt Đặng Mai đều có chuyện tham nhũng. Từ đại đội 1 quáo y đến đại đội 10 quân y, Tổng y Viện Cộng Hòa, Tổng y Viện Duy Tân, QYV Nguyễn Huệ.

Phúc trình của giám sát viên đã kết luận như sau. Thiếu tá Mai mặc dù đã bị phạt 30 ngày trọng án vì gian lận ở Tổng y viện Duy Tân vẫn được bổ làm sỹ quan quản lý tại QYV Nguyễn Huệ. Trong thời gian làm ở QYV Nguyễn Huệ, sỹ quan đương sự đã bị khiển trách vì làm tham thút công quỹ. Mặc dù vậy QY vẫn không tìm người thay thế. Điều này chứng tỏ đương sự đã được sự dung túng của Cục Quân Y và vụ án Hà thúc Nhơn Cục Quân Y phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trước đây, sau khi BS Nhơn chết, tôi có viết cho Thiếu Tá Vũ Ngọc Hoan Cục Trưởng Cục Quân Y một bức thư ngắn trong đó đã kết tội tướng Hoàn là một người thiếu tư cách và không xứng đáng là cấp chỉ huy. Bộ Tổng tham mưu trong bưu điện số 38156/ITM/T9/T/GPI/VR1/M ngày 2/10/70 đã gửi cho nhà Tổng tham tra Quân Lực, Nhà kỹ thuật bộ Tổng tham mưu.

Trong bưu điện nói trên, phần thứ nhất yêu cầu Tổng tham tra Quân lực điều tra những lời tố cáo của tôi về Thiếu Tá Vũ Ngọc Hoan. Điều thứ hai yêu cầu nhà kỹ thuật phải tôi lỗi da vì tội đã tố cáo vượt hệ thống quân giai. Việc tôi bị phạt, tôi đã tiền liệu ngay trong phần nhập đề của bức thư ngắn gửi Thiếu

(Xem tiếp trang 22)



(2) Lời khai của Th. Tá Thời tiền hậu bắt nhặt. Trước thì nhận là minh giết sau lại nói BS Nhơn giết.

(3) Đại úy Trần Duy Bình đã khai rằng: Nhơn bảo: « Tao mà giết thẳng Hiển à, nếu tao muốn giết hắn thì tao cho người khác giết tao giết làm gì cho bắn tay. Còn nếu tao giết thì tao sẽ giết ngay sân cờ. »

(4) Trong thời gian cố thủ tại QYV Nguyễn Huệ, BS Nhơn đã nói với các bà chị rằng bọn tham nhũng không những giết thiếu tá Hiển mà còn giết cả thiếu tá Thời và em nữa.

Kính thưa quý vị, trên đây là những sự kiện và những ban điều tra của chính quyền tìm ra. Tôi xin để quý vị phán xét ai là người giết Th. Tá Hiển. Riêng phần tôi, tôi không tin BS Nhơn giết Th. Tá Hiển. Nhưng dù sao vẫn để chính



Vụ BS thiếu tá Phạm văn Lương tuyệt thực trước thềm Quốc hội để tranh đấu đòi xử tử một số người tham nhũng đã được tất cả các báo chí tại Sài Gòn tường thuật đầy đủ, chúng tôi thiết tưởng quý bạn đọc báo Dời và cảm tình viên của nhóm Hà Thúc Nhơn đã am hiểu tất cả diễn biến của sự việc.

Chúng tôi xin trích đăng dưới đây những đoạn trích dẫn trong các tin tức và bình luận để phản ánh những cái nhìn khác nhau của nhiều cơ quan ngôn luận đối với vụ Phạm văn Lương.

Tất cả các nhật báo đều bay tỏ một cảm tình nồng nhiệt với cuộc chiến đấu đơn độc Phạm văn Lương nhưng mỗi nhật báo bay tỏ một cảm tưởng và ý nghĩ khác nhau. Từ Lập Trường đã so sánh BS Lương với nhà văn Mishima ở Nhật, các tờ báo Công Luận, Dân Ý, Hòa Bình... coi vụ BS Lương như là một vụ Hà Thúc Nhơn thứ hai, nhất báo Chính Luận ca ngợi hành động của BS Lương là «gần và đẹp» v.v...

Dưới đây, xin mời các bạn nhìn lại Phạm văn Lương qua con mắt của các nhà báo.

Còn lưu đạn tuyệt thực tại Q.H. — Y Sĩ Th.Tá Phạm văn Lương đòi chặt đầu tham nhũng

SAIGON 10-12 (LT).— Y sĩ Thiếu tá Phạm văn Lương, bạn thân của cố Đại úy Hà Thúc Nhơn đã ra ngoài tuyệt thực vô hạn định từ 1g30 sáng nay tại trước Quốc hội để phản đối chính quyền dung dưỡng tham nhũng.

Ông Lương tay cầm trái lựu đạn đã rút chốt an toàn và bén cạnh di ảnh Hà Thúc Nhơn được lồng kính trang trọng để dâng sê rụt vận nếu bị nhân viên công lực cản trở.

Trong hàng rào phòng viền báo chí bao quanh, ông Lương tuyên bố đòi TT Thiệu phảiENCHUYENLOAI trừng phạt những tướng lãnh bẩn trong quân đội và xử dụng những người sạch mà toàn dan đều biết rõ.

Đòi chặt đầu tham nhũng gốc

Trong số những tướng lãnh bị Thiếu tá Lương tố cáo đích danh tham nhũng. Những tướng lãnh này theo ý kiến của Thiếu tá Lương, phải «chặt đầu để gài lại niềm tin cho các chiến sĩ và trong tầng lớp nhân dân đã khổ đau nhiều vì sự lộng hành của họ. «Hà t. Nhơn đã chết vì tham nhũng. Tôi sẽ chết theo để cảnh tỉnh TT Thiệu», Thiếu tá Lương tuyên bố với báo chí.

Quyết định tuyệt thực của Thiếu tá Lương được thực hiện trong một buổi họp thân hữu kỷ niệm 100 ngày vụ án Hà Thúc Nhơn được tổ chức tại câu lạc bộ Trung tâm sinh hoạt Vovinam tối thứ tư, giữa lúc TT Thiệu đang hàn hoan đãi tiệc các đại biểu Liên hiệp Nghị sĩ Á châu tại dinh Độc Lập.

Không khí buổi họp đã sôi nổi ngay từ phút đầu khi Thiếu tá Y sĩ BĐQ Phạm văn Lương một bạn học của BS Hà Thúc Nhơn đứng lên trình bày tất cả những bí ẩn về vụ án Hà Thúc Nhơn, một vụ án đã từng gây xúc động mãnh liệt trong dư luận quần chúng và được coi như một «xì căng đan» điển hình giữa những người chống tham nhũng và những thế lực dung dưỡng bọn tham nhũng.

Tinh thần hiệp sĩ đạo Mishima

Được biết cái chết của nhà văn hào Mishima tại Nhật bản đã ảnh hưởng mạnh mẽ giới văn sĩ và thanh niên trẻ tại VN.

Mishima hồi cuối tháng 1-11 đã dùng gươm mổ bụng tự vận để cảnh tỉnh nước Nhật đang sa lầy vào nền văn minh vật chất dung dưỡng tham nhũng trong chính trường và sao lãng những giá trị truyền thống HK của dân tộc Nhật.

Th. tá Lương bao đồng khóc của cố y sĩ Hà Thúc Nhơn, đã bát mǎn về thái độ thu động vô trách nhiệm của các cơ quan công quyền trong vụ lôi ra ánh sáng những tên hám trong tập đoàn tham nhũng Nha Trang và Trung ương để rửa hận cho vong hồn bạn ông.

Ông quyết định tuyệt thực vô hạn định và yêu

cầu được gặp TT Thiệu qua sự trung gian của BS Hồ Văn Minh để trình bày tường tận nội vụ ngõ hầu TT Thiệu có thể đích thân giải quyết.

(LẬP TRƯỜNG 11-12)

Tại trụ sở Hạ Viện 12g khuya qua một Thiếu tá Nhảy dù ngồi tuyệt thực

SAIGON (10-12).— Đến Hạ Nghị viện tuyệt thực từ 12 giờ khuya hôm nay, Bác sĩ Thiếu tá Phạm văn Lương 36 tuổi, 18 năm phục vụ trong quân đội, hiện trong binh chủng nhảy dù tại Nha Kỹ thuật Bộ Tổng Tham Mưu được mọi người đặc biệt chú ý.

Cầm săn bắn «bửu bối»

Khi đến HNV, Thiếu tá Lương đã có sẵn trên tay : 1.— Hiến pháp VNCH.

2.— 1 trái lựu đạn loại tấn công M.26.

3.— 1 bức ảnh bác sĩ quá cố «Hà Thúc Nhơn».

4.— 2 chai nước chanh pha sẵn.

Vị Thiếu tá này mặc đầy đủ quân phục nhảy dù, cà lon Thiếu tá phủ hiệu binh chủng.

Hỏi về lý do tuyệt thực, Thiếu tá Lương cho báo chí biết như sau :

«Tôi sẽ tuyệt thực vô hạn định tại đây khi mà tôi không được thỏa mãn, là không được gặp Tổng Thống VNCH trình bày nguyện vọng như sau :

— Yêu cầu TT diệt tham nhũng nổi tiếng để lấy lại niềm tin của nhân dân.

— Yêu cầu TT dùng những người trong sạch, đúng với khả năng của họ.

— Yêu cầu TT dựa vào thế nhân dân, đừng dựa vào thế lực ngoại bang vì ông cho rằng : thế nhân dân mới thật là trưởng cửu, thế ngoại bang chỉ là sự ngắn hạn mà thôi.

Theo Thiếu tá Lương, ông không phải đòi hỏi TT thực hiện một lần nữa, tuy nhiên ông muốn thấy thiện ý của TT có muôn cải thiện xã hội này không ? Ông đòi hỏi TT phải có một chính sách cải tạo quốc gia, vì quốc gia bao trùm cả quân đội, một thành phần chiến đấu hữu hiệu.

Thiếu tá Lương cũng có đề cập đến tướng lãnh (ông có tài danh tánh) và 2 nhân vật dân sự : theo ông những người này thuộc tham nhũng nổi tiếng, cần phải loại trừ !

Nếu bị lôi đi sẽ cho lựu đạn nổ

Sở dĩ T. tá Lương đến HNV để nhờ nơi đây liên lạc với Tổng Thống để ông được trình bày cho TT nghe. Nếu không được như vậy ông sẽ tuyệt thực cho đến chết tại đây, và không có một áp lực nào lôi ông ra được khỏi HNV, trước khi ông chết. Lựu đạn ông sẽ tung ra và ít lâm cũng phải có số người cùng chết với ông.

Sáng nay Th. tá Lương đã tiếp xúc được với dàn biểu Hồ Văn Minh và ông này đã hứa liên lạc với Tổng Thống.

Ngoài ra, Th. tá Lương cũng cho biết DB Minh DB Mã Xá, bác sĩ Hà Thúc Nhơn là bạn cùng lớp Y khoa với ông. Chính DB Mã Xá đã đưa ông tới HNV khuya này.

ĐƯỢC NHÀ NAM(12-12)

Tổng Thống đã hứa thì tin

Sau khi được tiếp xúc với Tổng thống Thiệu, sáng nay Y sĩ Thiếu tá Phạm văn Lương đã trở lại Hạ Viện với bộ mặt hờn hở và không còn lầm lẩn cầm trái lựu đạn nữa. Bên cạnh ông còn có 1 số bạn hữu của nhóm Hà Thúc Nhơn như : Nghị viên Hà Thế Ruyết, Tôn thất Tuệ, Tú Khoa v.v.

Ô. Lương kể lại cho báo chí nghe rằng 5 giờ chiều qua Trung Tá Ngọc thuộc Phủ Tổng Thống đã cho xe đến Quốc Hội mời ông vào gặp Tổng thống và Tổng Thống đã tiếp ông lúc 18g30. Trong dịp này Y sĩ Thiếu tá Lương đã thay mặt nhóm HTN đưa ra 4 yêu sách.

Theo ông Lương, T.T Thiệu đã giải quyết các điểm đó như sau :

a) Về trường hợp 4 Tướng lãnh, Tổng Thống đưa ra các lý lẽ có ý bao bọc các Tướng này.

b) Về trường hợp các viên chức thiếu trách nhiệm trong vụ Hà Thúc Nhơn, Tổng Thống đã chứng tỏ phần nào thiện chí và đòi hỏi phải trung bằng cớ để Tổng Thống có tài liệu quyết định.

c) Tổng Thống hứa sẽ tìm và mời những người trong sạch cộng tác.

d) Tổng Thống nói rằng chính quyền bao giờ cũng dựa vào thế nhân dân.

Do đó, nên y sĩ Thiếu tá Lương buộc lòng đã phải tạm ngưng cuộc tuyệt thực kể từ 20 giờ cùng ngày để sưu tập hồ sơ cần thiết trình Tổng Thống và tùy theo sự giải quyết của chính quyền sau khi ông Lương trình hồ sơ, nhóm Hà Thúc Nhơn sẽ quyết định thái độ.

Khi được hỏi lúc vào gặp Tổng Thống ông có còn mang theo lựu đạn hay không, y sĩ Thiếu tá Lương cho biết : vì luật lệ cấm tất cả mọi người vào Văn phòng TT không được mang theo vũ khí, ngay cả Phó TT, nên sau một hồi thương lượng giữa Đại Tá Chiêm, Chánh võ phòng và ông, ông đã đồng ý để vũ khí ở bên ngoài và sau khi gặp Tổng Thống ra, ông đã được Đại Tá Chiêm trả lại.

Về ngay đi Đà Nẵng để sưu tập hồ sơ thì ông chưa định vì ông cần giấu bí mật để tránh những sự cản trở, riêng việc bảo vệ ông cho rằng đã có hậu thuẫn của báo chí và nhân dân, còn đối với lời hứa của Phó Tổng Thống Kỳ thì Phó Tổng Thống làm, ông Lương cũng xác nhận hiện nay trong các việc di chuyển của ông đã gặp nhiều trở ngại.

Ông Lương vẫn giữ lập trường phải thanh trừng 4 tướng lãnh tham nhũng gốc. Theo ông, ông từng làm nghề bác sĩ từ mỗi tháng kiếm được 150 ngàn đồng mà vẫn không có lấy 1 căn nhà, còn các ông Tướng lương tháng có 50 ngàn thì làm gì mà giàu có quá vậy.

Sau cùng, Y Sĩ Thiếu tá Lương kết luận kết quả về cuộc tiếp xúc với Tổng Thống chỉ đạt được 20% nhưng ông cũng thông cảm vì lý do chính trị Tổng Thống không thể giải quyết ngay được, nhưng Tổng Thống đã hứa hẹn thi ông tin tưởng.

(Xem tiếp trang 49)



35 NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM

- **NGƯỜI ĐẸP HỌC TRÒ :** Trưng Vương, Gia Long, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Bá Tòng, Hưng Đạo...
- **NGƯỜI ĐẸP ĐIỆN ẢNH :** Kiều Chinh, Thùy Hằng
- **NGƯỜI ĐẸP TI VI :** Mai Liên, Lê Hoa
- **NGƯỜI ĐẸP MỸ VIỆN :** Cầm Thạch

● Do nhóm phóng viên
Đời thực hiện:
● HÀ TÚC ĐẠO ● HẠ
UYÊN ● VŨ M. HOÀNG
● HẰNG HOA ●
HỌA MI...

NHỮNG NGƯỜI ĐẸP HỌC TRÒ

TRÂM, MAI KHANH người đẹp Trưng Vương

Trưng Vương không thiếu gì người đẹp. Rất nhiều « đáng nái » đã phải công nhận điều này, nếu ít nhất một lần đã có dịp đứng ngắm cảnh trường TV vào những buổi tan học. (Chả thế mà có lâm « anh hùng » rất chịu khó phơi nắng trước cổng trường đều đặn hàng ngày !...) Nhưng muốn tìm một người đẹp nhất để tặng cái danh hiệu « hoa khôi » là cả một vấn đề. Bởi, mỗi người con gái có một vẻ đẹp riêng tùy theo khía cạnh thẩm mĩ của người nhận xét. Ở đây, tôi chỉ nói về một vài người đẹp trong trung mà 1 số đồng các bạn tôi đã bầu là xinh đẹp trong số những người xinh đẹp của trường, sau khi đã qua một vòng tất cả các lớp học.

oo

1

Người đầu tiên mà tôi tìm đến

là Trâm, học đệ nhị (xin được gửi kín họ và lớp học theo lời yêu cầu của Trâm). Từ lâu, nữ sinh Tr.V chúng tôi đã dành nhiều cảm tình cho Trâm vì dáng dấp « rất áo lụa Hà Đông » và nhất là bản tính hiền dịu của cô bé. Giờ ra chơi, chúng tôi đến lớp Trâm trong lúc Trâm đứng tựa cửa mơ mộng nhìn ra khoảng sân dịu nắng. Có phải Trâm tim ngồn thو ở những chiếc lá khô bay từ trên vòm cây cao ??.

Sau màn giới thiệu, tôi mở đầu « cuộc phỏng vấn không cần ghi chép », hy vọng bộ óc « khai thông minh » của chúng tôi chẳng quên 1 chi tiết nào.

— Cảm nghĩ của Trâm khi Trâm là một trong những người đẹp của trường ?

Trâm đỏ bừng mặt, cắn tay tôi một cái rất đau :

— Hồi gi kỳ, làm sao Trâm trả lời được ?

— Thế Trâm có quan niệm sắc đẹp là yếu tố cần thiết của đời sống là một trong những phương tiện để thành công của con gái không ?

— Không hẳn, cái đẹp không phải chỉ ở bề ngoài mà còn ở đời sống nội tâm. Vì vậy sắc đẹp chỉ là một phần trong những điều cần thiết của cuộc sống mà thôi.

— Khi nhìn một người đẹp, Trâm chú ý đến điểm nào nhất về bề ngoài ?

— Cái gì đẹp thì chú ý. Nhưng thường một cá đáng người dễ thương làm Trâm thích nhất.

Một cô bạn tôi « tán » người đẹp ngay : « Để thương như Trâm chẳng hạn ? » Tôi má cô bé lại đó bừng thật duyên dáng và bàn tay tôi lại được tặng một cái ngát đau điếng (!). Tuy vậy, tôi cũng thán phục nghệ thuật tán tỉnh của bạn tôi và tự nhủ thầm.., sẽ bắt chước...

—Những lúc rỗi rảnh Trâm thường làm gì ?

— Ngồi nghe nhạc hay viết văn. Viết rồi Trâm cất đi, bao giờ rảnh nữa thi giờ ra đọc một mình.

— Hình như Trâm viết nhiều lắm hả ?

Trâm cười thật tươi không đáp. Theo tôi biết thì Trâm viết văn, làm thơ hay lam và có một giọng hát đặc biệt êm nhẹ. Cô bé còn có tài nội họa nữa chứ.

— Ôi, sao người đẹp lại làm tài thế nhỉ...

— Trâm thích nghe loại nhạc nào.

— Nhạc Việt Nam thi Trâm thích Phạm Duy hay những bản nhạc tiền chiến. Nhạc ngoại quốc nghe cũng hay hay, nhưng Trâm thích loại nhạc êm dịu cơ.

Tôi nhìn y phục Trâm đang mặc áo dài gấm trắng may thật ngắn và quần ống rộng rất « à la mode » hỏi :

— Trâm thấy phong trào hippy thế nào ?

— Trâm không hiểu rõ lắm, nhưng qua sách báo thì thấy hippy ngoại quốc không đặt nặng vấn đề hình thức, họ sống giản dị, cũng hay lắm.

— Nhiều người bảo Trâm hippy Trâm nghĩ sao ?

— Trâm đã nghe nói nhiều nhưng chả để ý làm vì Trâm cho rằng đó chỉ là một cái mode ăn mặc, đẹp thi theo, vậy thôi. Thế này là ít đó, chứ nếu các bạn gặp Trâm lúc đi chơi thì... (cười, thay cho câu trả lời tiếp tục).

— Nhưng việc theo mode đó có ảnh hưởng đến việc học của Trâm không ?

— Không, chẳng liên quan tí nào. Từ trước đến giờ Trâm vẫn đòi hỏi ở nhà về may mặc, nhưng may xong cắt đi, bao giờ đi chơi thì mặc đâu phải suy nghĩ gì.

Sau câu nói, Trâm cầm móng tay cười nhẹ, một cử chỉ dễ yêu.

— Trong các môn học, Trâm thích và khá môn gì nhất ?

— Khá nhất là Quang, Điện nhưng chỉ mới trong năm nay thôi.

— Bộ Trâm không thích Việt văn sao ?

— Thích, nhưng năm nay học thơ cô mà Trâm lại lười soạn bài nữa, thành ra không thích.

Bạn tôi kéo tay Tr. : « Theo Trâm thì con gái có cần học cao không ?

— Phải học hết tú tài và 1 khoa chuyên môn nào đó rồi mới tính gì thi tính.

Tôi muốn biết rõ hơn câu « tính gì thi tính » của Trâm làm, nhưng không hiểu sao tôi lại không hỏi. Những nụ cười hóm hỉnh của tôi có lẽ làm Trâm ngượng, cô bé cúi mặt cười nho nhỏ :

— Học đến đó đã là cao chưa hổ.

— Cũng có thể là cao đối với con gái.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã reo nhưng bọn tôi vẫn tiếp tục trêu Trâm : « Như vậy là hiện giờ Trâm chưa tính gì hết hả ? » Cả 3 đứa chúng tôi cười phá lên trong lúc Trâm ngạc nhiên không hiểu. Tôi phải tiếp lời : « Bạn tôi hỏi như vậy tức là nó muốn biết Trâm đã có... người yêu chưa đấy ? » Đôi mắt Trâm bao giờ cũng rực long lanh, thoáng cau lại một giây suy nghĩ :

— Gọi là có cũng được mà chưa có cũng được. Cái đó cũng còn tùy ở Trâm và ở « người ta » nữa.

— Phải nói rõ ra chứ.

Trâm nói nhanh sau nụ cười : « Có rồi ».

Những cái nhìn trêu ghẹo của bọn « quý sứ » chúng tôi lại làm Trâm đỏ mặt.

— Trâm thích mẫu con trai nào ?

— Không thích mẫu con trai bây giờ thi dù như quen ở bal, bạo mồm bạo miệng làm, chưa cái mà đã « bồ bồ, tôi tôi » loạn cả lên. Theo Trâm, Trâm thích mẫu người hiểu biết nhiều, đứng đắn nhưng không phải ru rú ở nhà với mấy quyển sách. Các bạn có nghĩ vậy không ?

Cả 3 cái đầu chúng tôi cùng gật một lượt. Dĩ nhiên rồi.

Giáo sư đã bước vào lớp. Chúng tôi từ giã Trâm sau cái nắm chặt tay vội vã. Phai vè để cho Trâm còn học chứ.

2.

Trưa thứ bảy tôi chưa nghĩ ra chương trình giải trí cuối tuần thì sực nhớ đến Mai Khanh, một người đẹp tôi đã dự định giới thiệu trong bài này mà suốt một tuần lễ thi cử liên miên vừa qua tôi chưa phỏng vấn được một câu nào. Vì vậy, tôi vội vã sửa soạn đến nhà MK, đành phải phá rối giấc ngủ trưa của người đẹp vậy.

May mắn cho tôi, những ngày bão rót như hôm nay trời không đến nỗi nắng cháy da cháy thịt. Trên đường đi, tôi nhớ đến khuôn mặt



MÝ NUƠNG
má hồng e ấp

quen thuộc của MK học cùng lớp với tôi từ năm đệ thất nhưng chúng tôi không thân thiết lắm. Tôi tưởng tượng đôi mắt MK sâu và đen láy, chiếc răng khểnh duyên dáng lúc MK cười và nhất là bóng dáng MK nura ngoan hiền nura nghịch ngợm vẻ đẹp « đặc biệt TV » vẫn là hình ảnh đáng yêu nhất.

Chiếc Solex cọc cạnh đưa tôi đến « tư dinh » người đẹp. Công sát thấp đầy hoa vàng và khoảng vườn nhỏ xanh ngát bóng cây làm tôi thích thú. MK chạy ra kéo tôi lại chiếc ghế đá dưới bóng cây ngọc lan, nói, nói huyền thuyên :

— Đi đâu giữa trưa thế này. May quá Khanh đang buồn vì không biết làm gì. Ở đây chơi, lát nữa Khanh lấy ô mai me cho mà ăn ngọt không chịu được...

Tôi vội nói : « Từ từ chứ, đâu còn có đó. Bây giờ bồ yên lặng nghe tôi nói ».

Lại một màn kẽ lề đầu đuôi mục đích cuộc phỏng vấn của báo Đời. Sau một thoáng ngạc nhiên, MK lườm tôi : « Đẹp gì tờ, chỉ vờ vắn... ».

Tôi cần công người đẹp ngay :
— Mỗi lần có người khen bồ
đẹp thì phản ứng của bồ như thế
nào ?

— Ngượng thấy mồ. (Đỏ mặt và
ngập ngừng một chút)... nhưng
cũng thú chử, đó là lẽ đĩ nhiên.

— Cái đẹp, theo bồ phải như thế
nào ?

— Ngoni vẻ đẹp hình thức trời
cho còn phải đẹp ở tâm hồn, tức
là cái đẹp bắt nguồn ở chính mình.

— Bồ quan niệm con gái thì
phải biết những gì ?

— Ít nhất là phải biết việc bếp
núc và lo lắng cho gia đình.

— Thế MK có thích làm bếp
không ?

— Dù rất dở nhưng tôi thích
lắm, nhất là làm bánh đó. À, khoe
với bồ là tôi làm món sầu dây cam
đoan không đâu ngon bằng.

Tôi nuốt nước bọt, hỏi tiếp.

— Bồ thấy đến tuổi nào lập gia
đình thì vừa ?

MK cười, khẽ nghiêng đầu kéo
tóc ra trước vai.

— Phải cỡ 23, vì còn phải học
qua đại học. Nhưng trong thời gian
đó có quyền... vờ vắn (.)

— Vậy mẫu người nào thích
hợp với bồ để tiến tới, bồn nhận
sau này ?

— Tại tôi nói nhiều nên thích
người có mồ nhưng ít nói, phải
nghệ sĩ, nhất là phải hơn mình ít
nhất 5 tuổi.

— Theo bồ, thế nào là người
nghệ sĩ ?

— Là người biết thưởng thức
cái hay, cái đẹp, có một cuộc sống
không gò bó quá nhiều theo khuôn
thức.

Tôi ngắm khuôn mặt MK đỏ
hồng dưới ánh nắng, Tuy KM hay
dùa nghịch nhưng tôi thấy cái buồn
mơ hồ trong đôi mắt đó.

— Bồ quan niệm hạnh phúc là gì.

— Chả biết nói sao nữa. Nhưng
có lẽ tôi đồng ý với câu « Hạnh
phúc là tạo được niềm vui cho kẻ
khác » của một văn hào nào đó, quên
mắt rồi.

— MK có vẻ lý tưởng đấy nhé.

— Có lẽ, nhưng phần nào thôi.

— Bồ có những cái thú nào
thông thường ?

— Ăn quà vặt, đọc sách, làm
công tác xã hội và buổi tối ngâm
thơ một mình.

— Bồ thường ngâm bài nào ?
— « Khi em về » của Nguyễn Đình
Toàn.

— Thế thì hôm nay phải bắt bồ
ngâm cho tôi nghe mới được.

— Rất hân hạnh và « thung
thường ».

MK lại cười ; chiếc răng khểnh
làm MK dễ yêu hơn.

— Bồ thích ciné không ?

— Thích nhưng không mè lắm,
bao giờ có phim hay thì xem cho
biết. Mà tôi chỉ ưa những phim có
Alain, Claudia Cardinal và Michèle
Mercier.

— Còn nhạc kịch không ?

— Thôi, nghe « chối » tai lầm, vừa
hết vừa nhảy trống không được.

— Vậy chắc bồ thích nhạc êm
địu ? Có thể cho biết bản nào tú
nhất không ?

— Ngâm Ngùi, nhưng phải Lệ
Thu hát cơ, Hương Xưa của Cung
Tiến, nhạc Đặng Thế Phong và nhạc
cổ điển tây phương.

— Kỷ niệm nào làm bồ nhớ nhất ?
Người đẹp của tôi mơ màng :



— Nhớ nhất ngày cuối năm đệ
lục, tôi đại diện cho cả lớp từ già
giáo sư dạy Việt văn làm cố cẩm
động phát khóc, mà... tôi và cả lớp
cũng khóc theo nữa.

— Bồ thích sưu tầm không ?

— Thích búp bê nhưng chưa
thực hiện được. Hiện giờ đang sưu
tầm hoa và bướm ép.

Tôi hỏi tiếp :

— Thấy MK ít mặt âu phục nhỉ.

— Ơ... có chứ nhưng ít thôi. Mặc
áo dài trông tha thiết hơn vì dù
sao cũng lớn rồi. Và tôi chỉ thích
mặc áo màu nhạt như màu vàng,
màu xanh.

— Bồ đã định theo phân khoa
nào chưa, sau khi đỗ năm nay ?

— Đã thi đậu mà tinh, nhưng
tôi thích làm cô giáo nên có lẽ sẽ
vào Văn khoa để sang sư phạm.

Tôi nhìn đồng hồ tay, đã gần 3
giờ.

— Mọi hôm, bồ có ngủ trưa
không ?

— Thôi chả dám, sợ tròn như..
cái lu lăm !

(Con gái phần đông ai cũng
giống nhau ở điểm này)

— Hết năm nay phải ra trường
chắc MK buồn lầm nhỉ ?

— Buồn chứ, nhớ trường, nhớ
bạn và « con đường là đỡ sau
trường ». Còn bồ ?

Tôi từ giã MK sau khi đã được
người đẹp dúi cho một gói ô mai
rất hấp dẫn, trong óc vừa nhớ ra
một phim hay : « La partenaire »
phải đến rủ 2 nhô bạn thân của tôi
mời được.

HỌA MI
6-12-70

MINH LÝ

Người đẹp Nguyễn Bá Tòng

Khi chọn một trong hai tấm
ảnh của Minh Lý gửi cho nhà báo
để làm Cliché, Đặng Giao đã hỏi
tôi thế cô bé này có đẹp như trong
hình không ? Cặp mắt và môi cô
này đẹp lắm ? Tôi không trả lời
nhưng cho rằng ĐG đã có cặp
mắt khá tinh đời. Ở ngoài có lẽ
Minh Lý còn đẹp hơn trong hình
nhiều. Đó là một vẻ đẹp nửa chia
chơi kiểu Hippie, nửa quý phái lối
con nhà lành. Tôi đề ý thấy người
con gái trước mặt hôm ấy đã « ma
ki è » thật khéo léo, với quầng mắt
hở xanh và đôi má phớt chút phấn
hồng, Minh Lý có lẽ là một trong
những người đẹp xuất sắc nhất mà
tôi đã tiếp xúc trong tuần qua khi
thực hiện số chủ đề người đẹp cho
tờ báo Đời.

Minh Lý tên thật là Điền Thị
Minh Lý xuất thân từ trường
tây nên cách ăn nói của nàng có
vẻ kha linh lợi ở nàng người ta
không thấy có những cái im lặng
dụ dè của những người con gái
trong lòn đầu tiên phải tiếp xúc
với nhà báo, Minh Lý cho biết hồi
nhỏ nàng theo học ở trường Thiền
Phước, Tân Định. Lối giáo dục
Tây Phương của mấy bà Sở có lẽ
đã làm con người của Minh Lý trở
nên phóng khoáng. Nàng đã không
dấu diếm nhà báo ngay cả chiều
cao và các số đo khác trên thân
hình nàng. Điều này chứng tỏ

Minh Lý là một người thích chau
chuốt và quan sát rất kỹ vẻ đẹp
của mình. Trong khi những người
đẹp khác ít có người nào chịu trả
lời minh cao bao nhiêu, kích
thước thân hình thế nào. Minh Lý
đã trả lời không chút ngần ngại :
« cao 1m59, nặng 44kg, các số đo
khác là 87,58,88 ».

Cái vẻ đẹp Tây phương này có
lẽ đã làm tăng thêm hy vọng trở
thành một nhà ngoại giao để có
dịp đi đó đi đây của Minh Lý. Hiện
tại có nhà nữ ngoại giao VN nào có
sắc đẹp và thân hình lý tưởng như
nàng. Minh Lý cũng tránh được
những cái tiểu tiết xúc động nho
nhỏ của người phụ nữ. Trước câu
hỏi hơi sốt sắng : « Cô đã thi rớt
bao giờ chưa ? nàng chỉ cười. Và
lại cười thêm một lần nữa khi bị
nhà báo trù : Nếu năm nay thi rớt
cô sẽ làm gì ? Cười xong, nàng
còn bảo chưa cho nhà báo khi một
cô bạn cũng có mặt trong buổi
tiếp xúc hôm đó trách móc : « Nhà
báo kề cũng có quyền được phép
hỏi những câu mà người con trai
ngoài đời không được phép hỏi
chú ?

Hiện nay trò giải trí ưa thích
nhất của Minh Lý là xinè, bơi lội
và đọc sách. Nàng cũng là 1 người
ghiền xem báo nhưng thích xem tạp
nhâm không chọn lựa. Bên cạnh
những tờ Quyết Sóng, Tiền Phong
là những tờ thiên về giải trí dành
đặc biệt cho quý bà, quý cô. Minh
Lý còn thích xem cả tờ Đời của
Chu Tử và Nhóm Sóng, vốn là một
tờ báo nặng phần đấu tranh chính
trị. Bản tính ham háo nhiệt và thích
hoạt động nên Minh Lý cũng tự
chọn cho mình một nam tài tử đã
nổi tiếng thế giới vì những trò chơi
chơi : Steve Mc Queen. Nữ tài tử
ưa thích nhất của Minh Lý : Natalie
Wood. Các chánh khách được nàng
hâm mộ là Dương Văn Minh và John
F. Kennedy.

Cuộc sống hiện nay của Minh Lý
có vẻ hơi ồn ào vì chính nàng cũng
từng nhiều lần ao ước được sống
như nhân vật Trường trong « Sóng
chỉ một lần » của nhà văn nàng ưa
thích nhất hiện nay : Mai Thảo.

Cũng vì quan niệm « sống chỉ
một lần » nên Minh Lý đã có thật
nhiều ý nghĩ táo bạo về tình yêu.
Nếu cần, nàng sẽ chọn tình yêu khi

bắt buộc phải chọn giữa gia đình
và « hơi thở của cuộc sống ». Khi
nói điều này ; Minh Lý cũng giải
thích thêm là mình chỉ hành động
như vậy sau khi nhận thấy việc gia
đình cầm đoán là vô lý. Nàng kể
lại cái cảm tưởng khi nhận được
lá thư tình đầu tiên của một chàng
trai chưa hề quen biết là « buồn cười
không chịu được ». Trong dáng điệu
nghịch ngợm của nàng khi nói, nhà
báo đã nghĩ ngay rằng chắc chắn
văn chương của anh chàng si tình
đó sẽ được phân tích thật tỉ mỉ
bởi đám bạn bè khá đông đảo như
hiện nay của Minh Lý.

Năm nay Minh Lý vừa chẵn đón
mươi, nàng đang theo học lớp đệ
nhất C trường Nguyễn Bá Tòng.
Với những đặc điểm vừa trình bày
đã nhiên Minh Lý hiện là một trong
những người đẹp của ngôi trường
tự danh tiếng nhất ở VN.

MỸ NƯƠNG

Người đẹp Nguyễn Bá Tòng

Cũng là người đẹp và nữ sinh
của trường Nguyễn Bá Tòng, nhưng
Mỹ Nương là cả một thái cực đối
nghịch so với Minh Lý. Nàng không
thích ngành ngoại giao, cũng không
thích văn chương Mai Thảo hay Văn Quang
như cô bạn cùng trường. Đối với
Mỹ Nương chỉ nghề gõ đầu trẻ mới
là nghề nàng thích, thích cũng như
thích văn nhóm Tự Lực Văn Đoàn
mà Mỹ Nương thường đọc ở nhà.

Vì thích Tự Lực Văn Đoàn, nên
Mỹ Nương đã chọn cho mình một
nhân vật tiêu thụt ưa chuộng là
Mai, trong cuốn Nửa Chặng Xuân
của Khái Hưng. Sự chọn lựa này
đã phản ánh được ít nhiều tính
tình và cuộc sống hiện nay của
nàng. Vì Mỹ Nương và nhân vật
Mai trong đó có rất nhiều nét
giống nhau.

Cũng như Mai, sự đam mê tinh
cảm của Mỹ Nương đã được che
kín bằng lè giáo, bằng sự tut rè,
khép kín rủi ro nhiều của người
con gái đối với người lạ. Tiếp xúc
với nhà báo, Mỹ Nương thường
cười hở là nói. Nếu có nói thì
nàng cũng chỉ nói nói rất nhỏ. Nói
xong lại thu hình ngồi yên trên
ghế. Đó là một thói quen hơn là
là một thái độ uể oải, bởi vì Mỹ



Người đẹp
NGUYỄN BÁ TÒNG

Nương luôn luôn lắng nghe và quan
sát những người đối diện. Lúc ấy
mắt nàng long lanh sáng và chưa
dầy áp những ý nghĩa.

Mỹ Nương có một vẻ đẹp dịu
dàng của người Á Đông với chiều
cao 1m50 nặng 40 kg. Các số đo
khác của nàng là 80, 60, 85. Mỹ
Nương đã cho biết trò giải trí ưa
thích nhất của mình là « đánh vù
cầu, bơi lội, nghe nhạc, xì nè ». Đây
cũng chỉ là lối giải trí thường thấy
nơi trăm nghìn người thiếu nữ
VN khác, khác với Minh Lý, Mỹ
Nương chưa hề có dịp đi bal, dù
là bal famile, vì nàng không biết
nhảy. Bao nàng thích đọc hiện nay
là tờ Chính Luận và Hoa Bình với
mục... tin tức. Các bài nàng thường
coi phản lòn đều thuộc loại tinh
cảm vui tươi và có tính
cách giáo dục gia đình. Tài tử
nàng đang tra chuyện nhất hiện nay
là Jean Paul Belmondo. Chính khách
được Mỹ Nương quý trọng nhất là

Đương vân Minh và Nixon, có thể vì hai ông này tương đối có nhiều tư tưởng bảo thủ chăng?

Mỹ Niong hiện là con út trong một gia đình gồm có 8 anh em. Năm nay nàng mới 17 tuổi và hiện đang học lớp Nhị A tại trường Ng, bà Tòng.

LAN PHƯƠNG Người đẹp SV được khoa

Cái đặc biệt của Lan Phương là hay cười nhưng sau nụ cười xinh đẹp đó là cả một tâm hồn cứng rắn không lay chuyển. So với kích thước lý tưởng của 1 người con gái VN Lan Phương hơi cao, khoảng 1m58. Với mái tóc dài óng ả buông xõa sau lưng và một tấm thân gầy, Lan Phương đã tạo cho mình một vẻ đẹp hơi liêu trai. Mỗi khi nàng cười người ta không thể không chú ý tới hàm răng trắng muốt và nốt ruồi duyên hèn mà phải.

Năm nay Lan Phương đang học năm thứ ba Được khoa. Trái với bạn nàng là Đức Dung học được nhưng thích nghề làm báo, trước mơ trở thành một bà được sĩ là giấc mộng mà nàng đã ấp úi từ thuở còn nhỏ. Lan Phương là một cô gái thích để ý theo dõi những biến chuyển thời sự bên ngoài. Vì thế nàng rất thích đọc tờ Tin Sáng với mục quan điểm chính trị của Lý Chánh Trung và mục «Tin Vịt, nghe qua rồi bỏ» của Tư Trời Biển. Ngoài tờ Tin Sáng, đọc có lẽ để giải tỏa bớt nỗi bức xúc về thời sự trong nước Lan Phương còn thích đọc tờ Văn Nghệ Tiền Phong với những mục vui cười. Nàng đã cho nhà báo biết những hình vẽ dí dỏm kèm theo những giọng phụ đề ác ôn là niềm vui không thể thiếu sót của nàng.

Người đẹp xuất thân từ xứ Bưởi Biên Hòa này thích làm bếp và nàng đã coi đây như là một trò giải trí thích của nàng. Một trò giải trí khác của Lan Phương là bơi lội và đọc sách. Không hiểu tại sao đang sống trong một khung cảnh nèn thơ như ĐHX Trần Quí Cáp và hays còn tràn trề nhựa sống vì mới có 22 tuổi, Lan Phương lại chỉ thích đọc những tác phẩm cổ điển về những mối tình dang dở như «Nửa Chặng Xuân» «Trống

Mái» (?) Cô lẽ cũng vì thế nên Lan Phương đã cát rất kỹ những mối tình khó quên trong đời của mình chăng? Hỏi về những chuyện tình cảm, nàng chỉ cười rồi không trả lời. Gạn hỏi mãi, Lan Phương mới hé một chút bí mật, nhưng chỉ bàn khơi khơi thế nào là một người tình lý tưởng thôi. Theo Lan Phương thì người đó phải là 1 người có kiến thức văn hóa khá, dĩ nhiên phải dễ coi một chút và nhất là phải chứng tỏ mình là một người đàn ông có tư cách và... chung thủy.

Lan Phương có nhiều ý thích khá kỳ cục. Chẳng hạn nàng thích du lịch nhưng lại không muốn xuất ngoại. Lý do nàng yêu gia đình, yêu đất nước đau khổ. Tình yêu này đã cầm chân cô tú kép Lan Phương không cho nàng du học ngay khi vừa thi đỗ xong. Nàng đã tâm sự: «Phương thích ở Việt Nam để đi chơi vui vẻ với bạn bè lâm. Phương không thể nào quên được những buổi đồng chơi núi Bửu Long và những chiều dạo thuyền trên sông Đồng Nai...». Được biết hồi còn ở Biên Hòa Lan Phương chỉ là cô nữ sinh trường Ngô Quyền với tên ghi trong khai sinh là Lê thị Lan Phương.

— Thích loại phim nào?

— Phim tinh cảm vui nhộn với nữ ca sĩ kiêm tài tử Sylvie Vartan.

Trả lời xong câu hỏi này, nàng lại cười. Sau nụ cười duyên ấy, vẫn là cả một tâm hồn cứng rắn không lay chuyển. Và nhà báo đành đứng dậy ra về chấm dứt cuộc phỏng vấn.

ĐỨC DUNG Người đẹp Được khoa

Mới nhìn Dung, những người sành điện ảnh thường nghĩ ngay đến hình ảnh của một Audrey Hepburn, thủ vai nàng công chúa trong phim Vacance Romaine chiếu ở Saigon cách đây 6 năm.

Vóc nàng gầy, cao, mái tóc dài buông xõa và đặc biệt nhất là cặp mắt; một đôi mắt to đen với hàng mi cong luôn luôn chớp lẹ khiến nàng trông có vẻ thật ngày thơ. Chính vì đôi mắt này, các nữ sinh viên bạn nàng ở nữ đại học Xá Trần Quí Cáp đã thường đùa, gọi Dung bằng mỹ hiệu: «Con nai vàng ngọt ngào».



Người đẹp
ĐỨC KHOA

Đức Dung, tên thật là Nguyễn Thị Đức Dung sinh ở Mỹ Tho. Không ai có thể ngờ được rằng cô thiếu nữ 21 tuổi còn đầy vẻ e ấp học trò này lại là một sinh viên năm thứ ba được khoa. Nhưng đó là sự thực và sự thực này đã biến cô nữ sinh trường Lê ngọc Hân thành một người có lầm trước mờ. Nàng cho nhà báo biết ước mơ lớn nhất hiện nay của nàng là được xuất ngoại để có thể khám phá những phong trào xa lạ và nhất là có thể được ngắm nhìn thành phố Paris, niềm ao ước tha thiết nhất của nàng khi nhỏ. Cảng vì thích ngán nín kinh đô của ánh sáng nên nàng cũng thích luôn chính khách De Gaulle, vị lão tướng vĩ đại của nước Pháp vừa từ trần cách đây 1 tháng.

Học Được nhưng nàng lại cho nhà báo biết rằng nếu được lựa chọn nàng thích nghề ký giả hơn là chọn nghề pha chế thuốc tây. Không hiểu khi có ý định này nàng có nghĩ rằng nghề làm báo là một nghề rất cần sự xông xáo của người phóng viên không? Hình như Dung đã thiếu khá nhiều cái sự xông xáo đó. Bằng cớ là nàng đã sợ «trời mưa

làm vẻ đẹp của nàng xấu đi» nên nhất định không chịu cho nhà báo tiếp xúc. Vì thích làm báo, quen làm nữ ký giả, nên Đức Dung cho biết kỹ niệm mà nàng không thể quên được là hồi Dung làm báo xuân cho trường hồi còn ở trung học. Đây có lẽ là lần đầu tiên Dung được làm một việc hợp với sở thích và được sống trong một bầu không khí thật là hào hứng vui vẻ dù là làm báo học trò.

Trái ngược hẳn với cái vẻ đẹp thanh khiết mờ màng bên ngoài, một vẻ đẹp mà 1 người bạn của nàng đã nói «không dám dung mạnh mẽ», không dám nhìn bạo e buồn. Đức Dung là một người con gái ham hoạt động. Trò giải trí ưa thích nhất của nàng là bơi lội và tập thể dục thẩm mỹ. Cũng như bất cứ người con gái nhà lành nào khác, Dung cũng may và, thêu thùa rất khéo. Ngoài những giờ học và đi chơi với bạn bè, Đức Dung thường ở nhà đọc sách. Sách đây có lẽ là tờ tạp chí Thời Nay với mục nghệ thuật? Dung cũng cho nhà báo biết rằng nàng rất thích coi phim tinh cảm Ý Đại Lợi. Tài tử Ira Chuông nhất của nàng là Bibi Anderson trong phim Lapartenaire. Về tiểu thuyết, Dung cho biết nàng khoái nhân vật nữ Scarlett trong cuốn Gone With the Wind. Điểm cũng làm nhà báo ngạc nhiên trong cuộc tiếp xúc là nàng đã lắc đầu quay quay khi được hỏi «Thế Dung có thích cố tổng thống Kennedy không?»

Tình yêu có lẽ là vấn đề hóc búa nhất đối với cô nữ sinh viên Được năm thứ ba này. Dung không hề cho nhà báo biết về những mối tình khó quên của mình (Ai lại đi khai những kỷ niệm đẹp nhất của mình cho người khác nghe Dung nhỉ) mà chỉ trả lời đại khái và câu hỏi thế nào là một người con trai lý tưởng dưới mắt Dung? Người con trai ấy có lẽ phải là một người thật vui tính, đi đến đâu cũng gây được không khí vui tươi, yêu nghệ thuật và nhất là phải phóng khoáng.

— Thế Dung đã gặp người đó chưa?

Trước câu hỏi ấm ơ hội tè này, người đẹp Đại học Xá Trần Quí Cáp chỉ mỉm cười lúng lơ không chịu trả lời thẳng...

THIÊN HƯƠNG Người đẹp Mạc đĩnh Chi

Có nhiều người con gái mà cái thuở con cấp sách đi học đã gắn liền với hình ảnh «kin công cao tường», vì sống khép kín, ít giao thiệp với người chung quanh. Thiên Hương có lẽ là một trong những người con gái ấy. Cô nữ sinh đệ nhất của trường trung học Mạc đĩnh Chi này đã cho nhà báo biết rằng «từ 7, 8 năm nay, Hương vẫn chưa có nổi một cô bạn láng giềng thân vì ít khi có dịp tiếp xúc với những nhà hàng xóm l.m ». Hiện nay, Hương cấp sách tới trường thường bằng xe nhà đưa rước hoặc do em trai chở. Học xong Hương ở nhà học bài hoặc chọc phá các em, lâu lâu có đi chơi thi cũng đi chơi chung với ba mà hoặc với các anh trai thôi.

— Cuộc sống khép kín như vậy phải chăng sẽ làm cho Thiên Hương mất vẻ yêu đời?

Thiên Hương đã phủ nhận điều này vì «sống thế này cũng có nhiều cái thú lắm chứ». Một trong những cái thú của Hương là «hay ăn vặt» chẳng hạn.

Hương đã vui vẻ tiết lộ «minh hay ăn vặt một cây và chọc ghẹo các em cũng xếp sóng». Tuy nhiên cái tính hay ăn vặt và chọc ghẹo người khác hình như chỉ làm người con gái dễ yêu hơn là dễ ghét. Cũng vì thế mà dù sắp trở thành cô «tú đài» tại nơi nhưng Thiên Hương vẫn còn thú vị khi có dịp khoe những «tình xấu» kể trên với nhà báo.

Thiên Hương tên thật là Đỗ Thị Thiên Hương sinh ở Hà nội hiện là một trong những người đẹp khá nổi tiếng ở trường trung học Mạc đĩnh Chi, Phú Lâm. Hình ảnh cô thiếu nữ có đôi má lúm đồng tiền và mái tóc dài ngang vai có lẽ đã làm khối chàng bachelier thư sinh ở đây biến thành những cây si cổ thụ. Nhưng Thiên Hương hình như chưa hề nghĩ đến tình yêu. Nàng cho rằng với cái tuổi 18 của nàng hiện nay mà đã đắm đuối trong biển tình rồi thì e hơi sớm. Bởi thế nàng đã từ chối không trả lời câu hỏi: «thế nào là tình yêu» mà nhà báo đã đặt. Đối với tin một chú tiểu vác dao xin một người bạn gái học cùng trường với nàng tí huyết

Thiên Hương đã mở to cặp mắt ngạc nhiên hỏi: eo ơi, tại sao ông sư đó lại làm như vậy nhỉ.

Riêng về vấn đề lập gia đình thì Hương tiết lộ chút đỉnh: Người chồng tương lai của nàng có lẽ cần phải có tối thiểu một vài điều kiện như «dễ coi một chút, có tài về một phong diện nào đó để cho Hương phục và nhất là «có thể bao bọc được cho Hương và các con sau này». Thiên Hương đã nhấn mạnh rằng điều kiện vật chất bây giờ là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nàng cười cho nhà báo biết rằng có lẽ người chồng của nàng sẽ phải lớn hơn nàng ít ra là mười tuổi. Chơi với những người bằng tuổi nhiều khi Hương có cảm tưởng mình là chị chứ không phải là bạn.

Thiên Hương rất ghét vấn đề chính trị vì thế nàng chẳng thích chính khách nào cả, dù ở trong nước hay ngoài nước. Nàng cũng ít khi đọc báo, nếu có đọc thì cũng đọc những mục tếu thi. «đọc tin tức nhúc đầu lam». Mặc dù đang sống trong cái thời buồn là thời đại văn chương hiện sinh nhưng Hương lại chỉ thích đọc những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn. Ký



Người đẹp
ĐỨC KHOA II

niệm đặc biệt tuổi thành niên của nàng chỉ quanh đi quẩn lại vấn đề học. Hoạt động xã hội làm nàng nhớ nhất là có thời kỳ nàng đã tham dự phái đoàn học sinh cứu trợ nạn lụt do nhà trường tổ chức, «nhưng tham dự cách đây lâu rồi».

Thích làm điều nhưng không điều quá, khiến người nói chuyện đậm ra có thể ngượng ngùng: bởi thế nên Thiên Hương thuộc tuýp «thường thường bậc trung» hơn là tuýp mới quá hoặc cỏ quá. Người nữ sinh đệ nhất ban B này có thể chọc phá ngay một người mới quen và vui vẻ kể cho người đó nghe những kỷ niệm đặc biệt về mình một cách khá cởi mở. Đôi má lúm đồng tiền lốm đốm sầu hàn vào mỗi lần nàng phả lèn cười đã làm cho cái duyên của Thiên Hương đậm đà hàn lèn. Và cái duyên này có lẽ sẽ còn khiến nhiều chàng thư sinh có dịp gặp gỡ nàng trở thành những cây si cõi thụ, mặc dù Thiên Hương bất mi cho nhà báo biết nếu sau này lập gia đình có lẽ hai vợ chồng phải đi ăn tiệm quá vì nàng không phải là cao thủ về món bếp núc.

LONG CHÂU Người đẹp Hưng Đạo

«*Thân tặng cho Cúc tẩm ảnh này để làm kỷ niệm những ngày hai đứa mình còn học chung lớp Jete từ dưới mái trường Hưng Đạo...*»

Đó là những giòng chữ của cô nữ sinh Trương Thị Long Châu đã viết cho một người bạn cách đây ba năm. Ba năm, khoảng thời gian này có lẽ chưa đủ làm một cô nữ sinh từ lướt mao tới giai đoạn trưởng thành. Nhưng đã đủ để biến

MÁCH GIÚP

Al bị té bụi, phong thấp, nhức mỏi (nhất là khi trời thường hay cảm vặt, mỏi gân cò và vai, đau các khớp xương và bắp thịt, hoặc bàn tay nhiều mồ hôi), dù kinh niên muôn được trị khỏi ngay bằng thuốc gia truyền rất thần hiệu hãy hỏi nhà buôn THANH THẢO, số 266 Lê quang Định (xóm Gà) Gia Định, hoặc Đ.T.: 41.323. Nhờ chỉ dùm.

cô nữ sinh ấy thành một người đẹp. Và người đẹp Long Châu hôm nay bỗng dung làm nhà báo tôi phỏng vấn đậm ra thác míc ghê quá. Vì nàng đã hùng dũng tuyên bố: Con trai Bắc hơi khó tin. Tôi mong rằng sau này sẽ không phải lấy chồng Bắc.

Cũng như đa số những người đẹp khác Long Châu ít khi để ý tới chuyện thời sự bên ngoai. Nàng đã cho biết không thích chính khách nào trong nước cả dù chính khách ấy là ông Thiệu hay ông Kỳ. Tuy thế, một chính khách đã quá cố ở tận Mỹ quốc, lại được nàng để «cặp mắt đen» tới, đó bà cố TT John F. Kennedy vì ông này nhiều hơn từ khi nghe tin ông bị thảm sát ở Texas»

Gần Long Châu, người ta thấy cô cựu nữ sinh đệ nhất A Hưng Đạo và cô tên SV luật khoa này có thật nhiều điểm đáng mến. Tình thẳng thắn, bộc trực của người Nam chẳng hạn, để chữa bệnh cái tật xấu dễ thương ngủ dậy trễ của mình Long Châu đã cười trả lời một cách rất tự nhiên: Vâng, Châu thường ngủ dậy trễ lắm, vì tôi thức hơi khuya ». Nàng cũng thành thật cho biết rằng nếu có gia đình thì sau này nàng chỉ thích có 4 đứa con thôi, nhiều quá nuôi không nổi. Về người con trai lý tưởng, Long Châu đã nhận xét «cần nhất phải là 1 người đàn ông, nghĩa là đã trưởng thành, phải có dang bèn ngoài ngó được một tí, phải có kiến thức rộng, kinh nghiệm nhiều để dẫn dắt người yêu, phải khà giả một tí vì «có tình yêu mà không có vật chất thì tình yêu ấy cũng không bền vững».

Long Châu có lối nói chuyện của một người con trai nghĩa là không rụt rè mắc cỗi, nhiều khi còn đốp chát là khác, nhưng lối nói chuyện này vẫn có cái quyến rũ riêng của nó. Kiều ngồi, kiều dien tả câu nói bằng những cái vuông tay rất nhẹ, cặp mắt... tất cả những vẻ như đã phối hợp lại thành một bức tranh tố nữ: Tóc Long Châu dài, óng mượt chảy xuống bờ vai thon. Chiếc mũi dọc dừa thanh tú, chiếc miệng hơi rộng, Long Châu cũng có một chiều cao và sức nặng tương xứng với nhau: Cao 1m55 nặng 42 kg.



Người đẹp
TRẦN HƯNG ĐẠO

Nàng kể lại cái lý do nhiều khi người ta đã bắt gặp ở nàng một vài nét con trai, chỉ vì: «Lúc còn nhỏ tôi đã là một đứa bé «trai» theo ý thích của ba. Lúc đi học tôi vẫn học trường nam như mọi đứa con trai đồng tuổi. Mãi đến khi học lớp nhất, vì nhà trường bắt buộc phải mặc đồ con gái cho đúng với con người thật của mình, là con gái.

Ánh hưởng giáo dục của người cha hình như đã để nặng lên cuộc sống của Châu. Ba của nàng là một người đa tài. Ông đã là công chức của khá nhiều Bộ, từ ngoại giao cho tới Thông tin và hiện đang làm ở ngành hàng hải (?). Trong quá khứ cũng có lần ông đã đóng vai một thầy dạy vẽ có khả năng học trò. Châu hình như đã học được của ông cái tài vẽ vời này «Tôi cũng hay vẽ, nhất là vẽ chân dung cho người khác». Câu giờ thiêng đã được kiểm chứng bằng một bức tranh sơ dầu vẽ một thiếu nữ khỏa thân. Nhà báo nhìn Long Châu, cười thú vị, hỏi: «Sao cô không chọn nghề vẽ luôn mà lại chọn ngành luật?», «Còn luật vi đường cùng ông à». Long

Châu tiếp: «Tôi thấy vài ông họa sĩ học trò của ba tôi sống vật vã qua nên không dám ôm mộng làm họa sĩ. Định ghi tên vào họa kiện trúc nhưng lại sợ thi không nổi. Họ Y Được thi khen và cũng không thích».

À thì ra cái lý do cô tú kép Long Châu đã chọn nghề thơ ca này là như thế. Nhà báo lại tiếp tục đặt câu hỏi, lần này vẫn để nêu ra là tình yêu :

- Theo Châu, tình yêu là gì?
- Không thể阐述 nghĩa được.
- Vậy Châu cho biết vài quan niệm về tình yêu mà riêng Châu đã nhận xét thấy?
- Tình yêu mang lại cả đau khổ lẫn hạnh phúc. Vì mỗi tình trai ngoại thì khổ sở lắm. Còn trai chảy, dĩ nhiên cũng đẹp và cũng.
- Giữa gia đình và tình yêu có chọn thứ nào?

— Dĩ nhiên là gia đình. Ba má mình bao giờ mà lại không có cặp mắt tình đời hơn con cái. Bởi vậy vẫn để lấy chồng của Châu chắc chắn tuy phải phần lớn ở quyết định gia đình.

Về nghề nghiệp người chồng, Châu đã cho rằng «làm gì cũng được miễn đồng lương khá là được rồi nhưng hy vọng «ông ấy» sẽ không phải là quân nhân. Vì quân nhân hay để vợ con ở nhà một mình và sống cực lam».

Bề ngoài Long Châu có vẻ cưng rắn, sát đá trong vấn đề tình cảm

«tôi mau quên lâm, cũng chưa yêu người nào cả» nhưng thực ra bản chất của nàng rất mềm yếu. Vô tình Long Châu đã cho người phỏng vấn thấy sự mềm yếu của mình «buồn là khóc liền». Nhiều khi

chỉ cần một scèn trong xiné hay một đoạn văn trong tác phẩm nào đó buồn thảm một tí là Long Châu lau nước mắt liền. Nàng cho biết hiện nàng đang thích cuốn «Mối Thủ Thiên Thu» của Jack London và không thích hàn tai từ nào cả,

Ngày nghỉ nàng thích được xem xiné và đi bát phở. (Nhưng không cho biết thường đi với ai. Năm nay Long Châu mới có 18 tuổi và hiện đang mơ ước «muốn gì được nấy». Vậy bao giờ thì Long Châu mơ ước có một người tình?

NGỌC NGA Người đẹp Gia Long

Viết về các người đẹp Gia Long khó quá, vì những người đẹp nổi tiếng nhất trường lại rất sự đáng hình ảnh lèn báo. Tháu dò mãi, và cũng phải lui tới năm lần bảy lượt, nhà báo mới có dịp trả tài phỏng vấn được hai người đẹp. Nhưng Gia Long có biết bao nhiêu người đẹp khác nữa chưa muốn xuất đầu lộ diện ?

Người đầu tiên nhà báo tiếp xúc được là một người đẹp đẽ tóc kiều «à la Garçon». Nàng đúng là người đẹp... học trò. Từ cách tiếp khách cho tới những câu trả lời tất cả đều khoác vè ngượng ngùng lung túng. Cho lùi kia ra về, nhà báo và còn bàng hoàng không biết mình sẽ viết ra sao đây? Vì người đẹp trả lời ít quá mặc dù mấy cô người Nam tương đối có tinh phong khoáng.

Nàng có cái tên khá đẹp: Ngọc Nga, năm nay Nga mới có 17 tuổi và đang học lớp đệ nhị C ở Gia Long. Đây là một người đẹp khá cao so với số tuổi của nàng: 1m57, và nặng 43 kg. Sở thích của nàng cũng bình thường như trăm ngàn người đẹp khác: Nga thích bơi lội, đọc báo Văn Nghệ Tiền Phong và coi phim giàn điệp. Mặc dù nàng đẽ tóc kiều Jean Seberg nhưng Nga lại chuộng nhất nữ tài tử tóc dài, có cặp mắt to, dày và nai to là Audrey Hepburn.

Khoai Trần Đại trong Điều Ru Niềm Mơ của Duyễn Anh vì nhàn vặt này anh hùng ghê. Và Nga cũng cho biết nàng mến cả hai ông Thiệu và ông Kỳ. Riêng về ông Thiệu, Nga nhận xét:

«Trông có vẻ phúc hậu hơn ông Kỳ nhiều anh nhỉ. Và có TTK enne-dy lại được thêm một người đẹp nữa ở VN ái mộ: «các chính khách quốc tế tôi chỉ qui trọng nhất có mỗi ông Kennedy».

«Nếu được lựa chọn sau này tôi



LIỀU

«nét đẹp thiên thần»

sẽ lựa nghề dậy học». Người đẹp Gia Long đã bảo với nhà báo thế. Nhưng «để giáo tượng lai» Ngọc Nga tới bây giờ vẫn còn hay khóc nhẹ thì phai, vậy thì làm sao dậy học trò lớp lớn đây. Nga đã khoe tài nội trợ của mình bằng một câu hay tuyệt cú mèo: «Nga nấu cơm không bao giờ khè vì nấu toàn bằng... lò điện».

Người đẹp Gia Long này đã phát biểu cảm tưởng khi được một đáng con trai nào đó lèo dẽo theo sau: «ghét lâm vì không bằng lòng chút nào cả». Vậy chẳng nhẽ người đẹp lại không hạnh diện vì có người theo hay sao? Nga đáp tinh bợ: «Có chứ, chút chút thôi. Nhưng sợ người ta cười thì nhiều. Bởi vậy nên ghét».

«Chưa biết gì về tình yêu nên xin miễn đề cập tới vấn đề này». Người đẹp Gia Long đã nói thế với sự gợp ý của một người chị ngồi cạnh bên. Được hỏi về cảm tưởng khi được báo Đời phỏng vấn ra sao Nga lúng túng đáp: «bất ngờ và ngạc nhiên hết sức. Tại sao không chọn người khác, Gia Long còn lầm người đẹp khác kia mà».

NHỮNG NGƯỜI ĐẸP TI VI

Trong phòng thu hình của đài Ti Vi, dưới năm bảy ngọn đèn chói lọi, người nữ xướng ngôn ngồi ngay ngắn, bản tin đề sẵn trên bàn. Các chuyên viên do ánh sáng, định góc máy, thử âm thanh, và đạo diễn ngó lại cho phép : họ đã quá thành thuộc trong việc thu và phát hình một bản tin tức hoặc một bài bình luận. Nhưng đối với các xướng ngôn viên, mà chúng tôi chỉ nói tới phái nữ ở đây tức là những người đẹp Ti Vi theo danh từ của dân xem Ti Vi hàng ngày, thì lại khác.

Mỗi buổi đi thu hình là một lần trang điểm kỹ lưỡng, một lần chọn áo cho nổi bật. Mỗi lần tiếng máy Camera sè sè bắt đầu chạy, là mỗi lần các nàng « lấy hết gân » cho khỏi « khớp », mong sao đọc bản tin không vấp, mà tiếng oanh luân luân thành thót, dễ thương. Những người đẹp Ti Vi hiểu rằng chính phủ nhờ cậy & nhan sắc và tiếng nói êm dịu của họ rất nhiều, trong công cuộc quảng bá tin tức và lập trường của nhà nước cho đại chúng, thế nên họ đã không quản ngại gì mà không đổi kiểu tóc, thay mới áo v.v... Và đêm đêm trung bình chúng ta được ngắm tới hai, ba người đẹp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Những khuôn mặt bồng tròn nèn thân thuộc, lâu lâu vắng bóng một nàng, là lập tức khán giả xi xào bàn tán. Tôi thường được nghe lối xóm hỏi thăm nhau : «Này chú Tư, sao cô Mai Liên dạo này coi ôm quá hé ! » Hoặc : « Cái cô gi có nốt ruồi sao dạo này ít lèn đài ghê hè ? » Sự xuất hiện thường xuyên trên TiVi của các nàng đã khiến cho khán giả coi họ như người thân, chè bai hay khen ngợi mỗi khi có gì khác lạ, và nhắc nhở nhau nhung khi vắng bóng. Khán giả coi hình ảnh họ thân mật như bà con, nhưng chính gia đình họ lại đóng vai trò khán giả, đôi khi rất khe khắt, để phê bình từng cử động từng lời nói thi dụ trường hợp cô Mai Liên.

MAI LIÊN : Các con là những khán giả khó tính nhất

Tối tối, khi Mai Liên tới đài thu hình, thì các con nàng cũng ăn cơm cho lẹ để cùng Bố mở Ti Vi coi mẹ đọc tin. Cô bé 5 tuổi, cậu bé lên 3, cả hai đã hiểu lõm bõm về những lời mẹ chúng nói. Tuy thế 2 cô cậu không chú ý gì cho lắm về những bản tin Tổng Thống kinh lý, hay số tồn thất của dịch quân, hoặc biện pháp song hành, kiêm ước vv... Điều mà hai đứa con cho là quan trọng nhất là hình mẹ chúng trên Ti Vi bữa nay có đẹp không? Một mẹ có bị hộp không này, mẹ có cái xuống nhiều quá không này. Hoặc sao nom mẹ buồn hơn khi ở nhà nhiều thế vẫn vẫn và vẫn vẫn.

Mỗi đêm, thường là trước 9 giờ khi trở về nhà, Mai Liên còn phải nghe các con ríu rít phê bình. Vả trước khi nàng yêu cầu quý vị khán giả tỳ hon đó vận « vừa dù nghe » và leo lên giường đi ngủ.

Người đẹp Mai Liên hiện là nữ xướng ngôn viên được khán giả bằng tần số 9 ái mộ nhất, vì vẻ hiền hậu đoan trang của nàng. Nàng sống ngoài đời với vẻ hiền hậu đoan trang đó, nhất là khi trở về mái ấm gia đình. Nàng hiện ngự cùng chồng và 2 con ở 1 căn nhà nhỏ bé trong một ngõ hẻm ở đường Đinh Tiên Hoàng. Khi chúng tôi tới đầu ngõ, chỉ cần hỏi một vài em bé đang tha thẩn chơi quanh đó : « Nhà cô Mai Liên ở đâu em ? » Thị cả mấy cô chú bé đó tinh nguyễn làm hướng dẫn cho chúng tôi. Cả đám bu lục, lấy làm thích thú được dẫn người khách la tới nhà bà hàng xóm nói tiếng của chúng. Mai Liên đã trở nên người thiều phụ nỗi tiếng nhất trong xóm, và dĩ nhiên, cũng nỗi tiếng và được quý mến bậc nhất trong đám khán giả của THVN.

Làm một người nói tiếng, bị thiên hạ chú ý như vậy, chị có bị phiền nhiễu chi không? Đức phu quân của chị có vui lòng thấy chị làm nghề này không?

— Ánh bằng lồng, vì nghề xướng

ngôn viên cho phép tôi có nhiều thời giờ rảnh để lo việc gia đình hơn. Mỗi ngày tôi chỉ phải làm việc 4,5 giờ ở Đài Phát Thanh, và vài giờ buổi tối ở Đài Truyền Hình thôi.

Nữ xướng ngôn viên Mai Liên đã làm ở đài Phát Thanh trước khi sang đài Truyền Hình. Nhưng trước đó nữa, thì nàng đã từng làm công chức ở bộ Nội Vụ.

Chồng nàng trước là nhân viên hãng hàng không PAN AM, nhưng nay đã nhập ngũ với nhiệm vụ Hạ sĩ quan Thông Dịch. Điều ao ước lớn của nàng bây giờ là mong ông chồng đến lượt được già từ vũ khí để trở về với nghề của chàng. Chắc rằng yếu tố « ngàn sách gia đình » là một trong các động cơ thúc đẩy niềm ao ước đó.

— Còn điều ao ước echo riêng chị là gì?

Mai Liên phân vân, tìm một câu trả lời :

— Tôi mong được xuất ngoại một chuyến để tu nghiệp. Ngành truyền hình là một ngành còn tương lai phát triển.

Hiện nay Mai Liên đang sửa soạn cho chuyến đi xa đó : sáng sớm nàng vẫn cấp sách đi học thêm sinh ngữ, sau khi đã lo xong việc chờ búa gia đình. Nàng vẫn coi gia đình là nơi đáng dành nhiều chăm sóc. Io lắng cho nhất.

Đối với Mai Liên, những phụ



Cô LÊ HOA
Người đẹp xướng ngôn Ti Vi

nữ làm chính trị thực đáng phục, nhưng theo nàng, người đàn bà trước hết nên lo việc bếp núc, và may. Chu toàn được việc gia đình rồi, thì phụ nữ nên làm công tác xã hội. Nhưng « nên làm nhiều, mà nói in ít chứ ». Cô xướng ngôn viên, « chuyên viên nói » cho hàng triệu người nghe, đã phát biểu ý kiến như vậy, không hiểu có chút lén lút nghề nghiệp nào chẳng?

Mai Liên sinh ở Đà Lạt, nay đã 35, nhưng nét mặt trông bên ngoài còn rất trẻ, trẻ hơn hình ảnh nữ quý vị vẫn thấy trong Tivi tối 5,7 năm chí không ít. Nàng gốc miền Trung, song chồng người Bắc lái sống ở Saigon đã lâu, nên nàng nói 3方言 Bác Trung Nam trong lúc nào cũng được.

— Cô có thể cho biết lý do tại sao cô lại chọn nghề xướng ngôn không? Cô xướng ngôn viên được tiếng là có vẻ mặt hiền hậu và nghiêm trang nhất băng tần số 9 đã vào nghề từ 5,6 năm nay. Sau khi lập gia đình, từ 1964, nàng dự thi và trúng tuyển làm xướng ngôn viên đài Phát Thanh Saigon.

— Vì hồi còn học ở trường Phan Thành Giản tôi đọc « récit » luôn luôn nhất lop, nên cô giao có khuyến khích tôi đó chị.

— Được tuyển và làm xướng ngôn viên, cô có phải học qua một khóa huấn luyện nào không?

Mai Liên vừa cười vừa lắc đầu.

— Thế còn các xướng ngôn viên khác?

— Có khóa huấn luyện nào đâu chị? Tôi này tự trau dồi nghề nghiệp và chỉ vẽ cho nhau, chứ coi ai dạy đồ chí đâu!

Được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề xướng ngôn, Mai Liên đã cho biết :

— Hồi cách đây 3, 4 năm gì đó, Ông Giám đốc đài phát thanh có ra lệnh cho tụi này xưng tên trước khi đọc mỗi bản tin, để tránh giả có thể phê bình từng xướng ngôn viên một khi có lỗi. Không ngờ, buổi tối đầu tiên thực hiện, ngay ngày hôm sau, đám nhận được cả một bồ thư mắng chửi tất cả các xướng ngôn viên đã làm le, háo danh v.v... Tụi này xin mãi mới được Ông Giám đốc bỏ cái lệnh ấy đó chị.

Còn kỷ niệm vui ? Nói ra sơ

chị cười cho, nhưng đó là khi tôi được Ông Chu Tử khen trên báo của ông ta. Tôi biết Ông Chu Tử là người nổi danh hay chửi thiên hạ lầm, nên khi được ông khen, tôi nhớ hoài. Sau khi được biết tôi đang phỏng vấn cho báo Đời, là tờ báo Ông Chu Tử chủ trương đây, Mai Liên lấy làm ngạc nhiên và thích thú lắm. Nàng dự định : « gửi lời cảm ơn Ông nghe chị ».

LỆ HOA :

Nữ luật sư tương lai

« Tôi nghĩ vai trò chính của phụ nữ là đảm đương việc gia đình. Nhưng tôi, tôi lại thích làm việc ngoài xã hội hơn ». Cô xướng ngôn viên Lê Hoa, nhỏ tuổi, nhỏ người đã tâm sự như trên khi bbpv hỏi về ước vọng tương lai của cô.

Lê Hoa là hai chữ cuối của tên thực người đẹp Trần Thị Lê Hoa. Nàng sinh năm 1947 tại Mỹ Tho, và hiện đang học năm thứ ba Đại Học Luật Khoa Saigon.

— Học Luật Khoa ? Tại sao cô lại chọn ngành đó?

— Lúc đầu Hoa không biết học chi, ghi tên đại và hai trường Luật và Văn Khoa. Biết rồi không ngờ nghề đã chọn người, càng ngày Hoa càng mê học Luật.

— Cô định đi làm nghề « thày cãi »?

— Cô thèm lắm. Hoa đang học ban Tư Pháp, hy vọng sau này sẽ tập sự luật sư.

— Vừa thích hoạt động ngoài xã hội, vừa thích làm nghệ thuật sự, vậy cô có định làm chính trị không?

— Có thể. Nhưng không biết có thành một nữ chính khách lỗi lạc không!

Nữ chính khách tương lai Trần Thị Lê Hoa, mà nhan sắc chắc chắn hơn hẳn bà Kiều Mộng Thu, tài năng cung khéo kém gì nghị sĩ Phan Thị Nguyệt Minh, hiện nay vẫn chỉ là một nữ sinh viên 23 tuổi, mỗi lần lên Ti Vi cố làm bộ mặt nghiêm nghị nhưng không dấu hết nụ cười nhí nhảnh trên đôi môi xinh xắn. Khi gặp Lê Hoa ở ngoài cái khung ảnh 19, 21 inches của máy Tivi, thì cũng giống như con chim được sô lồng, hiện nguyên hình dạng một « nữ sinh » vui tươi.

— Tại sao Lê Hoa đã mặc học Luật, lại còn đi làm thêm nghề đọc bản tin và thông cáo làm chi?

— Làm cho vui. Tại ba má ở dưới Mỹ Tho hết, có mấy chị em lên đây học cũng có nhiều thời giờ rảnh.

— Làm xướng ngôn viên cũng bận rộn lắm chớ. Ví dụ mỗi lần thâu hình lại phải « sửa sang » cho đúng hoảng...

— Lê Hoa hát mái tóc dài của cô, cười :

— Tóc Hoa để buông như vầy Hoa sửa soạn, trang điểm lẹ nhất.. không mất nhiều thì giờ đâu...

— Vậy cô tiếp tục làm nghề xướng ngôn viên cho bà con chiêm ngưỡng dung nhan hoài hoài chờ ?

ĐẤU TRANH CHO ĐỜI

(TIẾP THEO TRANG 4)

Anh Phạm Văn Lương đã chọn tòa nhà Quốc hội làm nơi tạm trú trong khi đưa ra những nguyện vọng của anh. Điều đó chứng tỏ anh còn tin tưởng rằng nền dân chủ cần được bảo vệ, và các cơ chế dân chủ chính là bảo đảm an toàn cho chế độ của chúng ta.

Anh Phạm Văn Lương đã bằng lòng yết kiến Tổng thống để đao đât nguyện vọng. Điều đó cũng chứng tỏ anh tin tưởng rằng một chính phủ hợp hiến còn có thể tin tưởng được.

Chúng tôi mong những nhà lãnh đạo hiểu rõ thái độ đó. Và vì vậy thực hiện các nguyện vọng của Phạm Văn Lương chính là để bảo vệ chế độ, bảo vệ nền dân chủ tự do.

ĐỜI



Cô MAI LIÊN

Người đẹp xướng ngôn Ti Vi

— Không ! chắc chắn là không !
Bao giờ ra trường rồi, hoặc tập sự
xong rồi, Hoa sẽ bỏ nghề này.

Khi nàng đã tuyên bố như vậy,
tôi chắc có nhiều khán giả của băng
tần số 9, nhất là quý vị tu sĩ nam
tử, sẽ tiếc rẻ lắm. Một ngày nào,
quý vị sẽ không còn được tiếp tục
ngâm nga khuôn mặt xinh tươi
thùy mị đồng thời trong minh lúu
linh. Và dặng nói ấm cúng dịu dàng
của nàng. Mỗi khi nàng có đọc một
thông cáo tìm trẻ lạc, thì riêng âm

Con người và...

(Tiếp theo trang 9)

tướng Hoàn. Tôi săn sàng chờ đợi
mọi hình phạt của quân đội.

Riêng về phần điều tra Thiếu
tướng Hoàn thi từ ngày 2/10/70, cho
đến hôm nay 9/12/70, là đã hơn 2
mà Thiếu tướng Hoàn vẫn còn tại
chức, không mất một sợi lông.
Trong khi những bằng chứng về tội
trạng của Thiếu tướng Hoàn, tôi đã
nêu rõ ràng lên trên báo chí. Vậy
thì tại sao Th. tướng Hoàn không bị
một hình phạt nào ? Kể ra câu trả
lời cũng rất dễ. Cứ xem thái độ
của nhà cầm quyền đối với những vụ
như vụ Nguyễn Văn Chinh, vụ 5 va
li bạc lậu thì chúng ta sẽ hiểu ngay
tại sao tướng Hoàn vẫn bình
chân như vại. Và phải chăng
dân miền Nam chỉ xứng đáng

thanh trầm bổng của nàng cũng giúp
cho thân nhân của đứa trẻ cảm
thấy được an ủi đôi phần. vì biết
rằng con mình đang được những
khuôn mặt và giọng nói
hiền hậu đó chăm sóc tôi, nhắc
nhở tôi cho hàng vạn người
theo dõi. Lê Hoa và Mai Liên là
hai khuôn mặt nổi nhất của đài
truyền hình VN hiện nay và theo
nhận xét của nhiều khán giả thì
« mỗi người một vẻ mười phân vẹn
mười ». Mai Liên là bà mẹ của hai
đứa trẻ, xuất thân làm nữ công
chức có cái vẻ chaste, chanh chừng
của một thiếu phu. Còn Lê
Hoa vẫn còn dáng vẻ của một nữ
sinh viên thích bay nhảy hoạt
động, trong đài còn ôm ấp những
giấc mộng của tuổi hoa niên. « Nhiều
khi Hoa đọc, rồi bất ngờ bỗng vấp váp
mọi người rầy la hoài à ! »

— Làm một xuong ngôn viên,
ra đường ai cũng biết mặt, bà con
ai cũng đề ý, có có thay khó chịu
không.

— Lúc đầu khó chịu lắm. Lối xóm
rồi bạn học ở trường, ai cũng chú
ý tới mình. Lâu ngày rồi quên
đi, bà con cũng tha cho. Nhưng..
— Nhưng sao ?

— Nhưng lâu lâu đi dạo phố,
muốn ghé hàng quà bên đường ao
cũng thấy hơi kệ ! Vì nhiều người
thì thăm chĩ chó ! Rồi lúc mua ban
chi, không dám đứng trả giá lâu,

vì đứng lâu sợ mấy người bu lội
coi, sợ quá !

— Ngoài cái thứ ăn quá vặt và
mua sắm bị kiểm chế đó, có có hay
giải trí bằng cách nào khác ? Vì
đã đi xi nè ?

— Xi nè hả ? Có phim nào mới
là di coi liền.

— Cô thích tài tử nào nhất ?
— Richard Burton và Liz Taylor.

— Loại phim nào ?
— Phim tình cảm ?
— Tiểu thuyết ?

— Mai Thảo. Có cuốn sách mới
nào của Mai Thảo Hoa mua liền.

— Cô thích dòng ca nào ?
— Thái Thanh.

— Thường đọc báo gì ?
— Hàng ngày đọc báo Chính
Lược. Ngoài ra là báo Thời Nay.

— Còn báo Đời ?

— Lâu lâu « coi cop » một lần,
khi bà chị Hoa mua một xấp về
nhà. Nhưng thôi nhé, thăm vùn
nhiều quá rồi !

— Xin phép hỏi cô một câu chót.
Xin hỏi « người hùng » của cô là ai ?

— Chưa có. Chưa nghĩ tới.

— Vì đồng ứng viên quá nên
chưa tuyển chọn xong chăng ?

Người đẹp Ti Vi cười. Nữ cười
của các người đẹp luôn luôn là để
chě dấu một điều gì đó.

•••

sống dưới một chính phủ như
chính phủ miền Nam ? Tôi không
tin như vậy. Một minh tôi có thể xử
Tướng Hoàn bắt cứ lúc nào. Nhưng
xử một minh Tướng Hoàn để rồi
bị khõ sai chung thàu hay vào tù
thì không có ích lợi gì. Mục đích
của nhóm Hà Thúc Nhơn là muốn
cải tạo triệt để cải xã hội do bản
này, vì vậy tôi hy vọng việc làm
của tôi hôm nay sẽ thúc đẩy
những người cầm quyền còn đòi
chút lương tri quay về với lẽ phải,
với dân tộc và nhất là đối với
hy vọng những công dân VN những
người đã có một lịch sử bất khuất
hãy ý thức được trách nhiệm mình
trước sự tồn vong của đất nước
mà cùng đứng lên làm một cuộc
cách mạng xã hội triệt để. Miền
Nam có 2 con đường phải lựa
chọn : hoặc là làm một cuộc cách
mạng xã hội thoát khỏi bần tay

Kinh thưa quý vị, hai giải pháp
trên : làm cách mạng để sống hay
không làm cách mạng để chết tuy
quý vị lựa chọn ấy, riêng tôi đã
cò sự lựa chọn của tôi : chết cho
những người khác sống.

CUỘC SĂN NGƯỜI... ĐẸP

● Của nhóm Đời, Hoàng Ngọc Phan ghi

tình với báo Đời. Trước công việc săn... người
đẹp « thiên nan vạn gian » của nhóm phóng viên,
các nữ độc giả này đã động lòng trắc ẩn bèn ra
tay giúp đỡ.

Hồng Hoa, một trong những nữ phóng viên
bắt đắc dĩ kề trên đã cho biết : « Đời này Hoa
phải bỏ cả học để đi lùng người đẹp cho các anh.
Cứ mỗi giờ ra chơi, Hoa và một con bạn lại đi
một tua vòng hết các lớp để chốn... hoa khôi. Mai
thi rồi mà giờ này vẫn còn chưa học được gì cả.
Bắt đèn các anh đây.

Còn Anh Dao, một nữ phóng viên khác thì kẽ
lại : Nhiều cô thoát nghe cung khoái, tính chịu
cho phỏng vấn nhưng nghe nói có dăng hình lên
báo, các cô lại rút lui hết. Vì sự « già đình mẩy
cô bố một mảnh thì chết ».

Mặc dầu mệt nhọc và cũng không được lãnh
lương như nhóm phóng viên chính thức của Đời
nhưng cuối cùng những người đẹp của các trường
trung học cũng xuất hiện khá đầy đủ. Đây là công
của những nữ phóng viên bắt đắc dĩ như Bạch
Tuyết, Hồng Hoa, Thu Ba và Anh Dao đã giới
thiệu và phỏng vấn giúp đỡ nhóm phóng viên Đời
về nhà viết lại.

CÒN DÀI DÀI...

Vào phút chót, lê ra tất cả những người đẹp
mà nhóm Đời đã săn được sẽ xuất hiện trên số
này, nhưng cái tin một nhóm viên của nhóm Hà
Thúc Nhơn là y sĩ Pkam văn Lương tuyệt thực tới
chết ở Quốc hội quá sối nỗi. Nên tòa báo quyết
định sẽ dời một số người đẹp qua số sau. Vậy cuộc
săn người đẹp hãy còn dài dài. Số sau sẽ kẽ tiếp
các người đẹp : Ga Long, Luật Khoa, Văn
Khoa, Điện Ánh, Cải Lương, Air VN và các
người đẹp lìu còn lại.



NHỮNG PHÓNG VIÊN BẮT ĐÁC DĨ

Từ trước nhóm phóng viên Đời đều là những
đảng liên ông con trai. Nhờ có chủ đề « 35 người
đẹp » này, báo Đời bỗng có thêm một số nữ phóng
viên khác. Đó là những nữ độc giả vốn có cảm

Chu kỳ mở nguồn, tiếp thu, đồng hóa rồi trở về nguồn thường thường vẫn gây biêt bao xao động, đón đau trong lòng dân tộc chẳng khác người đàn bà thụ thai, mang nặng đẻ đau. Chẳng thể tránh khỏi điều đó. Đặc biệt trong một phần tư thế kỷ nay dân tộc mình liên tiếp bị phản bội, nêu hiện nay thái độ người Việt là thái độ cực kỳ thận trọng và đa nghi.

Trong cuộc hội thảo giữa các chính khách quốc tế tại Luân Đôn vừa qua, người ta phải công nhận nhân dân VN có một lòng ái quốc tuyệt vời.

Người VN nào đã qua Đại Hàn chẳng hạn, đều cảm thấy một điểm tựa như rất chướng đối với người mình là tượng tướng Mỹ Mac Arthur đầy rẫy tại các công viên.

Người Mỹ đã giúp dân tộc VN chặn được làn sóng nô dịch của chủ nghĩa CS, nhưng dân tộc này cũng đã trả sự viện trợ đó bằng giá quá đắt rồi : Cùng với viện trợ người Mỹ tung CIA vào hòng làm nát ruộng xứ này ; cùng với viện trợ người dân Việt phải chịu đựng những vụ tương tự như vụ tan sát Mỹ Lai, những thảm cảnh tương tự thảm cảnh cô Mão bị nấm người lính Mỹ mang đi, 4 người thay phiên nhau hiếp trong khi họ công tác di động trong rừng, khi hết công tác họ thực lưỡi lê xuyên qua bụng cô để phi tang.. Chỉ kể sơ qua như vậy người Mỹ cũng đủ ý thức được cán cân thắng bằng giữa công với tội của họ với xí sở đau thương này. Vì ai ai cũng thừa hiểu rằng côa biết bao vụ Mỹ Lai, cô Mão trong bóng tối nữa.

Làm sao mà người Việt không luôn luôn thức tỉnh và đa nghi cho được khi phải chiến đấu ngay trong lòng đất nước mình theo thế cài rạng lược với những địch thủ thuộc loại «siêu tàn số» nguy hiểm : Cộng sản «tous les moyens sont bons» và CIA Mỹ với những phương tiện : hầu như vạn năng của họ.

Tôi vẫn thường nói điều (mà là nói thật) với anh em thân rằng người Việt mình luôn luôn ở cái thế phải đánh du kích, về quân sự cũng như về văn hóa. Chúng ta chia thành những nhóm rất nhỏ, nhiều khi chỉ một cá nhân đơn độc



DOÃN QUỐC SỸ

Ý NGHĨ CUỐI NĂM

lầm lì « trấn thủ » từng miền, từng khu vực, y như những đốm lửa leo lét hay đốm đom đóm lấm chámp ở khắp các vùng lau lách. Và họ làm việc thật sự, họ du kích mà, và tựa như có những vi ti huyết quản chở sinh lực và hơi ấm của từng thành công nhỏ đi đến khắp các phần tử có bề ngoài

đơn độc và cô đơn đó. CS và CIA làm sao mà xâm nhập được vào những đơn vị chiến đấu tinh thành đó?

Một người bạn luật sư của tôi đã giải thích hiện tượng này bằng 1 tỷ dụ về y học. Anh nói đến bệnh ban cua. Bệnh ban cua có thể làm chết người, cũng như bệnh CS, bệnh

CIA có thể làm chết một dân tộc. Nếu người ta cô lập được những tế bào đã nhiễm vi trùng ban cua thì người mắc bệnh ban cua được cứu thoát. Chúng ta phân tán ra thành trăm ngàn nhom nhỏ chính là một cách trực tiếp giữ cho những tế bào được tinh thành và một cách gián tiếp cô lập hóa những tế bào.. ban cua.

Cứ ở thế đó chúng ta vẫn thường xuyên hoạt động để không bị rỉ dì, không bị hủ hóa đi đồng thời vẫn luôn luôn bảo toàn được lực lượng và tiềm năng để khi thời cơ thuận tiện là các phần tử hợp nhất lại rất nhanh chóng và tái thiết tức khắc.

ooOoo

Hãy nhìn cả hai chiều sự vật để thấy cuộc sống phong phú của đất nước này.

Trong khi ở Saigon liên đoàn giáo sư tư thục tranh đấu đảm chủ trương đòi tăng lương thi tại Quảng Ngãi xuất hiện Quảng Ngãi Nghĩa Thục (chắc chắn có sự liên tưởng tới Đông kinh Nghĩa Thục xưa) dạy miễn phí. Nghĩa Thục gồm 100 giáo sư, 1.600 học sinh. Anh Phạm Trung Việt tác giả «Non Nước xứ Quảng», một trong những sáng lập viên của Quảng Ngãi Nghĩa Thục có biện thư cho tôi rằng đây cũng chính là một biểu tượng của sự dấn thân để dành lấy đất đứng

Trong số những người dấn thân ấy có nhiều anh em làm văn học : Hà Nguyễn Thạch, Vương Thành, Phan Như Thủ cùng nhiều nhân sĩ và quân nhân khác.

ooOoo

Ở Việt Nam và đặc biệt ở miền Nam Việt Nam thì đến con giun cái kiến cũng muốn sớm có hòa bình để khỏi bị bom đạn cày nát rời bời.

Biết bao nhiêu người có thành tâm thiện ý kêu gọi hòa bình, khốn nỗi lời kêu của các vị đó chỉ phản ảnh một cái nhìn phiến diện nên không nhận một âm hưởng nào, và hoàn toàn biến thành những tiếng kêu trong sa mạc.

Gần đây đọc bài của Nguyễn Hiển Lê nói về cuốn «L'Asie et la Paix Mondiale» của Trần Minh Tiết tôi mới được nghe một lời nhận định về hòa bình bất mạnh được đến tận gốc căn bệnh (xin đọc Bách khoa số 331 và 332)

Thật vậy, mọi lời kêu gọi hòa bình mà không cho người dân Việt thấy rõ lập trường dứt khoát về cộng sản của kẻ kêu gọi, thi muôn đời tiếng kêu gọi đó rơi vào sự hoang vắng của sa mạc.

Ông Trần minh Tiết thú thật rằng thoát đầu ông mê học thuyết Marx, Lenine nhưng sau thấy phương tiện của Nga Sô xấu xa quá nên một người như ông chịu ảnh hưởng của bốn tôn giáo : Phật, Khổng, Lão, Kí tô, trọng luân lý và trọng con người, không sao chấp nhận được. Tí như Nga, nơi nào họ nắm được quyền thì họ tàn diệt tinh thần quốc gia, biến dân nơi đó thành tay sai cho họ, phản kháng thì họ diệt, nơi nào họ chưa nam được quyền thì họ dùng đảng Cộng sản để quấy rối phái hoại. Như ở Nhật năm 1956, họ trợ cấp cho đảng Cộng sản Nhật 76 triệu Mỹ Kim để phá nền kỹ nghệ đương phục hồi của Nhật. Thâm độc nhất là ở bán đảo Ả Rập, Nga biết Ả Rập không sao chịu nổi Do Thái, mà vẫn xui Ả Rập gây chiến, rồi buộc Ả Rập phải đầu hàng Do Thái năm 1967, để có thể nắm đầu não Ả Rập, lập căn cứ hải quân Nga ở Alexandria, Port Said...

Cộng sản thì thế mà tu bản thì cũng đền, cũng nham hiểm không kém : Mỹ thí cho các nước Á Châu những đồ thừa thãi như sữa đặc, bột lúa mì, thuốc thơm... để bắt họ làm bia đỡ đạn Nga. Pháp thí viện trợ cho một số quốc gia này có tiền mua sản phẩm của Trung Cộng, Trung Cộng lại có tiền mua những vật cần thiết của Pháp.

Nói tóm lại cả CS lẫn Tư bản chỉ giúp chúng ta để chúng ta chém giết lẫn nhau cho đến lúc nào ngã giá họ (Nga, Mỹ, Trung hoa, Tây Âu) thỏa thuận trong việc chia phần với nhau.

Với cái nhìn rộng, vững và sâu sắc như vậy ông Trần minh Tiết nhận rằng tuy cả CS lẫn Tư bản cũng tàn nhẫn, nguy hiểm như nhau, nhưng sống với bọn thực dân tư bản, chúng ta còn có thể nuôi hy vọng một ngày nào đó làm cách mạng mà đuổi họ đi được, như sống với CS thì vô phương gỡ nổi cái ách của chúng.

Sau đó ông Trần minh Tiết đề ra cả một kế hoạch chu đáo và hợp lý để những nước như ta có cơ

hội khôi phục nhân phẩm và quyền sống xứng đáng của họ, và nhờ đó thế giới với cục diện mới có được một cơ sở hòa bình vững chắc lâu dài.

Tôi nghĩ bộ L'Asie et la Paix Mondiale mà có bản Việt Ngữ để phổ biến sâu rộng tại nước nhà, chắc chắn bộ sách có thừa hấp dẫn lực gây được một âm hưởng tốt lành và rộng lớn (1)

ooOoo

Tôi vẫn có cảm tình tình nồng nhiệt với những suy tư hay những công trình thực hiện theo chiều hướng tổng hợp Đông Tây.

Tôi vẫn nghĩ chữ Nôm của chúng ta trước đây đã là một tổng hợp của ba nền văn hóa Ấn, Hán, Việt thì nay với chữ quốc ngữ chúng ta đã có một lợi khí văn hóa sác bén để làm một cuộc tổng hợp nhiệm mầu hai nền văn hóa Đông Tây.

Những danh từ Quân binh, Tông Hợp bao giờ cũng gợi lên noi tôi một âm hưởng quyến rũ lạ lùng.

Khi hay tin Y Khoa Đại Học Huế hoàn toàn dạy bằng tiếng Việt tôi nghĩ cho mãi tới thế hệ chúng ta giắc mộng sáng tạo của Hồ Quý Ly tác giả Minh Đạo và giắc mộng cách mạng quốc học của Quang Trung mới được thực hiện.

Chúng ta vẫn ca ngợi tinh thần sáng tạo chói lọi của Hồ Quý Ly, thái độ quyết liệt của ông khinh ghét đám nhà nho cổ hủ đương thời quá nô lệ cho người xưa ; chúng ta vẫn ca ngợi Quang Trung khi người cùng La Sơn phu tử đặt nền móng cho một đại quốc học độc lập hẳn mọi ảnh hưởng của Trung Hoa ; chúng ta vẫn suýt xoa tiếc sự nghiệp hai vĩ nhân sáng chói tinh thần sáng tạo và cách mạng đó sớm bị báp nghẹt cho chết yểu.

Nhưng cũng thật là khi cờ đã đến tay chúng ta không chịu phai : len để thực hiện sự nghiệp của người xưa ; Vẫn để xây dựng quốc học trên đại học đã giàn chuân bao nhiêu trong việc quyết định dùng tiếng Việt làm chuyên ngữ, thật là một điều khôi hài cười ra nước mắt ! Trong khi đó người Do Thái tự bốn phương trời về lập quốc tại Palestine chỉ hai năm sau đã xây dựng xong nền quốc

học từ tiểu học lên đến mọi ngành đại học dùng tiếng Do Thái (đã bị bụi thời gian phủ mờ đi) làm chuyên ngữ.

Khi thấy chương trình y khoa Đại Học Huế chủ trương tổng hợp văn hóa Đông Tây bằng cách dạy chữ Nho bên cạnh chữ Anh và thêm một chương trình giảng huấn y lý Đông Phương, tôi nghĩ điều này không riêng gì chúng ta mà chính cả thế giới cũng đang mong đợi cuộc tổng hợp y lý này.

Xưa kia cha ông ta dùng chữ Nho nhưng đọc theo giọng Việt của riêng ta, tổ chức lấy nhà trường, đào tạo

Thợ máy lạnh tủ lạnh

Giáo Sư tốt nghiệp tại Mỹ và Nhật hướng dẫn : Khóa thực hành nạp ga máy lạnh. Bạn tự tay làm lấy cát xà và hàn bằng giò đá. Sạc ga với đồng hồ sạc Amprobe. Xử dụng máy bom và hút cùng hóa chất từ ngasket. Đại Nam 808 Trần Hưng Đạo 239 Nguyễn trai Phường Cholon.

- ☒ Nội trú 4.500đ một tháng.
- ☒ Học phí 8.000 đồng.
- ☒ Lớp cấp tốc 20 ngày.
- ☒ Lớp cuộn dây «Bobinage» tron khóa 5.500đ.

Trường thợ điện

Muốn trở thành thợ chuyên môn :

SỬA ĐIỆN NHÀ, ĐIỆN XE HƠI

Học phí trọn khóa 3.500đ.

LỐP ĐIỆN LẠNH

Thực tập sửa chữa tim Pan các loại tủ lạnh, máy điều hòa không khí, trọn khóa 2 tháng 8.000đ (lớp cấp tốc 1 tháng).

LỐP VĂN DÂY (Bobinage)

Thực tập ván lại các đồ điện như Transfo (surveleur, dévoleur) các loại động cơ : quạt, máy bơm nước, compresseur, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, Dynamo xe hơi và các loại máy phát điện v.v... trọn khóa 5.500đ. Ghi tên xem chương trình tại Đại Nam 239 Ng. trai Phường Ngã Sáu Cholon ở Saigon Đại Nam 808 và 1081 Trần Hưng Đạo gần rạp Oscar, Mão khóa cấp chứng chỉ. Các bạn muốn tự lập hãy chọn 1 trong 3 ngành về nghề điện để được trọng dụng khi nhập ngũ. Không thất nghiệp khi hòa bình. Học viện ở xa. Học lớp cấp tốc 1 tháng. Nội trú 8.500đ.

lấy giới tri thức lãnh đạo và đánh Tài xâm lăng chạy có cờ. Tôi rùng minh ghê sợ thay cho thứ văn hóa nô dịch của thực dân Pháp chỉ mới thiết lập trên lưng ta chưa đầy một thế kỷ đã tàn phá trí tuệ thủ và óc tự lập của chúng ta đến như vậy.

Dầu sao theo thiên kiến tôi phải nói rất lớn và nhanh rằng : «Chúng ta không dại gì mà đi vào con đường quốc gia cực đoan áu trĩ, nhất là trong giai đoạn sơ khởi này. Người sinh viên Việt học hỏi phần cơ bản ở mọi ngành đại học bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng bao giờ cũng phải nam vũng ít nhất là một ngoại ngữ Tây Phương (Anh, Đức, Pháp) để dùng làm phương tiện tham khảo những sách trong ngành chuyên môn của mình ngõ hầu vừa thể hiện được thế quân binh tổng hợp, vừa kịp thời cập nhật thông tin học.

Tôi có tới dự lễ phát bằng tại Y Khoa Đại Học Huế, khóa 1970, tôi rất khoái khi nhìn thấy các vị bác sĩ tương lai bận Quốc phục lanh bắng. (Sao lại phải bận tango nhỉ.)

Trong lời tuyên thệ mới cũng đưa vào căn bản tinh thần dân tộc, đưa vào tinh thần tổng hợp văn hóa Đông Tây mà nhắc đến Hoàng Đế, Hippocrate và Hải Thượng Lãn Ông, nhắc đến tổ quốc và nền y học Việt Nam song song với tinh thần nhân loại.

Chỉ có câu đầu của bản tuyên thệ là tôi có ý kiến nên bỏ đi. Câu đó là :

« Trước Đấng Tối Cao mà tôi tin tưởng ».

Tôi bác câu đó chẳng phải vì tôi vô thần mà vì tôi nghĩ Đấng Tối Cao đó, Đấng Đại Ngã đó với mình là một Đại ngã và Tiểu Ngã chỉ có thể hòa làm một bằng một cuộc thử nghiệm tâm linh (có thể nói chăng Đại Ngã Tiểu Ngã thị nhất?) Vậy thời mọi tách rời Đại Ngã với Tiểu Ngã để cái này phải ngược vọng cái kia là một hành động phỏng thề, vong thân mà chúng ta phải tránh, tuyệt đối tránh.

Trở lại chuyện đứng trên căn bản dân tộc làm một cuộc tổng hợp văn hóa Đông Tây trong ngành y học gần đây tôi có được đọc bản « Thuyết trình trước Hội Đông Duyệt sách LỜI KHUYẾN SV Y KHOA của bác sĩ Nguyễn Hữu

Phiêm» của bác sĩ Hoàng Văn Đức. Qua bài thuyết trình này của BS Hoàng, Văn Đức tôi được biết BS Nguyễn Hữu Phiêm trong cuốn sách của ông có nhắc đến vị y sĩ Việt Nam : Hải Thượng Lãn Ông (1720-1791) Trong bài thuyết trình, bác sĩ Đức có ghi thêm về Hải Thượng Lãn Ông như sau :

« Trong số danh sư của nhân loại, tác giả nêu gương sáng để cho sinh viên noi, ông có kè đến Hải Thượng Lãn Ông của Việt Nam, nhưng ông chỉ kè đến tinh thần đạo đức và lương tâm chức nghiệp của vị mà ông cũng đồng ý gọi là Thánh tổ của y giới Việt Nam. Tôi (2) thiền nghĩ Lãn Ông còn xứng đáng hơn là cái địa vị thuận túy tinh thần ấy, tôi muốn nói đến giá trị khoa học của những y án của Lãn Ông đã để lại cho hậu thế cùng những sách biên khảo về y khoa Đông Phương cổ truyền của ông từ may chục năm nay không ngớt làm đề tài cho biết bao luận án tiến sĩ y khoa của ba trường đại học y khoa Hà nội, Saigon và Huế ».



Cũng viết về Hải Thượng Lãn Ông, theo bài viết của bác sĩ Trần Văn Tích gần đây trên tạp chí Bách Khoa số 334, tôi thấy chính Hải Thượng Lãn Ông đã làm cuộc tổng hợp Đông Tây rõ rệt, vì qua di sản của cụ, cụ đã thâu góp được cả mười phương thuốc hay của giáo sĩ Hòa Lan và Bồ Đào Nha.

Tiếp thu lấy cái hay của người nhưng cụ luôn luôn đi theo đường cũ của Tuệ Tinh thiền sư, một vị danh y khác đời Trần luôn luôn chủ trương « Nam được trị Nam nhân », và cụ đã tổng hợp được cả trên 2.854 phương thức đơn giản đổi chứng trị liệu các bệnh nội ngoại khoa, phụ nhi khoa, nhãn khoa, hàn khoa, thương khoa, cấp cứu.

Cụ đã đem hết tinh lực soạn ra bộ sach Y Tôn Tàn Lĩnh sáu mươi sáu cuốn, trong mười năm trời dày dặc. Thời gian này cụ viết đổi câu đối dán ở cửa, tạm dịch :

Thiện cũng biếng làm, đừng nói

Giàu không mong muôn, hả lo nghèo
Vài bà cảm hứng của cụ,

tạm dịch :

Rai chục năm hơn luyện nghiệp
y Tháng ngày kinh sách vẫn hằng
ghi

Tay cầm họa phúc nền lo mãi,
Bụng chứa kinh luân đã thấm gì.

Dân tộc mình có diêm lạ, làm quan cai trị dân cũng làm thơ, làm tướng tung hoành diệt giặc cũng làm thơ, danh y trị bệnh cũng làm thơ... hồn thơ lai láng đó của dân tộc đã nhân bản hóa mọi hoạt động chuyên môn của thế giới Tây Phương. Đó là một đặc điểm dân tộc tính của ta chẳng?

Cũng nên ghi thêm danh hiệu của cụ : Hải là Hải Dương, Thượng là Thượng Hồng, ý muốn nói cụ là ông già lười biếng quê ở tỉnh Hải Dương, huyện Thượng Hồng. Tất nhiên đây là lười biếng với phú quý, vinh hoa phù du của cuộc đời ván cầu.

Trước đó trên những số Bách Khoa 228-229-230-231 bác sĩ Trần Văn Tích cũng đã viết một bài kháo luận giá trị về di tích Đông Y và Tây Y, không ngoan thiện ý thừa tinh mọi người về một cái nhìn vắn về nguồn vừa tổng hợp.

Tôi xin kết thúc đoạn nói về y lý tổng hợp này bằng lời van của bác sĩ Hoàng Văn Đức (van trong bài thuyết trình đã nói trên của bác sĩ) :

« Thuyết âm dương, ngũ hành, huo nhiệt của Đông Y đã được giri y khoa quốc tế dần dần công nhận sau những hiện chứng và thí nghiệm khoa học, nhiều phương pháp trị liệu của Đông Y đã được đem ứng dụng có hiệu quả và ngay cả những phương thuốc trị các bệnh nan y cũng là những được liệu mà Đông Phương đã từng sử dụng từ mấy ngàn năm nay. Nhưng con mồi phương thuốc khác nữa của Đông Phương, mà Việt Nam có thể công nhận cho nhân loại để chữa chính những bệnh của Tây Phương, do văn minh Tây Phương đã gây ra và đã tác hại cho toàn thể nhân loại là những bệnh mà chính Tây Phương gọi là « bệnh của văn minh », đặc biệt là những bệnh thắc loạn thần kinh, những bệnh do những kích động viti (stress) gây ra. Đó là những phương pháp tu dưỡng, dưỡng thân cổ truyền của Đông Phương. Những phương pháp này rất cần được phổ biến dưới hình thức giảng huấn với những lời chú giải theo những kiến thức khoa học hiện tại và tương lai. »

Chẳng thể có phương thức nào hiệu nghiệm hơn laphủ chính những thực hiện của mình trong thực tế.

Kết bài này cầu chúc quý vị thành công theo đường hướng mà ai cũng khát khao và cho là đúng đắn.

Ra khỏi thế giới y học, nhìn sang thế giới Việt Nhạc chúng ta cũng bắt gặp những điều sáng của kinh nghiệm và những kiến thức khoa học hiện tại và tương lai.

Nhạc sĩ Phạm Duy là một sự

thành công tròn trịa và rực rỡ của dòng nhạc luôn bừng rực rực sôi và rực rỡ từ nguồn dân tộc.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba luôn luôn chất chiu gìn giữ những thành quả quý giá đã đạt được của ông cha.

Nhạc sĩ Vũ Thành tung nguồn cảm hứng của mình theo thể cầm-tấu-khúc của Tây Phương, nhưng họ Vũ đã phả vào cầm-tấu-khúc đó một hồn nhạc lãng mạn rất Đông Phương.

Nhạc sĩ Nghiêm Phú đã viết hợp âm cho những nhạc khí VN : đàn bầu, đàn tỳ, đàn tranh... trong một hợp tấu khúc riêng của ông.

Chỉ tiếc nhạc sĩ Nghiêm Phú Phú có lẽ vì quá bận về công việc dạy học kiêm chức vụ Giám học tại âm nhạc viện Quốc gia nên chúng ta chưa được nghe thêm một công trình hợp âm tổng hợp tương tự. Mong nhạc sĩ, các bạn đồng nghiệp của ông, cùng thể hệ môn sinh của ông tiếp tục con đường về nguồn, quân binh và tổng hợp đó.

Những đốm lửa thân yêu và ấm cúng tôi vừa trình bày đã薪水 ấm rất nhiều những ý nghĩ của tôi khi viết những dòng này trong một ngày cuối năm mà không khí chiến tranh quốc nạn, phuc đe thay, coi bộ đương tàn lụi dần.

DOAN QUOC SY

Kỳ sau : Một đề án giáo dục mới : Học Suốt Đời

(1) Xin đọc : Nguyễn Hiển Lê ; Châu Á và Nền Hòa Bình Thế Giới

Bách Khoa số 331 và 332.

(2) Tác giả bài thuyết trình, bác sĩ Hoàng Văn Đức.

MUỐN MỞ

PHARMACIE

NHANH NHẤT ?

Sản địa chí tối - Khách hàng quen - nhà 4mx30m đủ tiện nghi, ở khu đông ốc. Xin điện thoại cho số 4138 5 bắt cứ giờ nào.



nhân vật thời đại

GIÁO CHỦ NGUYỄN LONG CHÂU

Ngược dòng thời gian

Giáo lãnh Phật giáo Tứ Ân hiện nay có tên cũ là Mười Ngợi rồi Trần Minh Chánh rồi Nguyễn Long Châu. Tên Nguyễn Long Châu do Trung úy Đắc trách Tôn giáo vận động CS Đông Dương đặt cho Giáo chủ. Từ họ Trần đổi ra Nguyễn để ứng với câu sấm của Trạng Trinh: «Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về». Chữ Long Châu là con rồng quý báu, kim cương, ngọc thạch, vừa có ngầm ý địa phương vì Long túc Long Xuyên, Châu túc Châu đốc. Nội ba chủ Nguyễn Long Châu, cũng đã làm 1 bài huyền sử ca người mang tên «Mười Ngợi» học sinh lớp ba trường làng trở nên ngôi Giáo chủ. Ngài Giáo chủ giờ thứ hai mươi lăm của chúng ta ra chào đời, cắt rốn bằng mảnh sành tại xã Lai Dung, quận Đức Thành, tỉnh Sa Đéc vào giờ tý tháng chạp năm Giáp Tý.

Khoảng năm 1943, Mười Ngợi là một thanh niên yếu ớt, bà mẹ hàng ngày phải nấu cháo lươn cho Ngợi ăn, Ngợi mới ngủ được vì lươn rất bỗn. Giàu con út, khó con út nên bà mẹ rất chăm sóc. Cũng năm đó Mười Ngợi theo mẹ đến đền lê theo Đức Thầy và quay về Đức Thầy như trâm ngòn tin đồn Hòa Hảo khác, không có một nét gì đặc biệt, ngoài cái vẻ xanh xao yên ắng mang dấu tích

của một đứa trẻ tiên thiên bất túc mà chúng ta thường thấy.

Cách mạng mùa thu bùng nổ, lực lượng chống Pháp lúc đó tại miền Nam đại cương gồm có hai thành phần. Quốc gia thuần túy và CS. Trên thực tế ta thấy lực lượng quốc gia thuần túy chống Pháp được đặt dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Huỳnh Giáo chủ, còn về phe CS do tướng Nguyễn Bình chỉ huy.

Năm 1948, với tinh thần quốc gia làm sao dung hợp với CS được, CS biết rõ nếu Đức Thầy còn lãnh đạo chắc chắn chúng sẽ mất chính nghĩa, mất danh chính ngôn thuận để thu phục quần chúng. CS bèn ám hại Đức Thầy. Sau đó 1 năm, tức khoảng tháng 6-1949, Mười Ngợi khoảng 25 tuổi, được Mười Tri kết nạp đưa lên núi Cẩm trong vùng Thất Sơn để huấn luyện. Biết Mười Ngợi sức khỏe là chỉ tới lớp 3 trường làng Mười Tri đã triệt để áp dụng phương pháp nhồi sọ để uốn nắn thành một giáo chủ hai mươi năm sau. Đó là Giáo Lãnh Phật Giáo Tứ Ân như ngày nay với hai cơ sở lớn làng Phan Định Phùng, làng 8 làng viên Mục Saigon đường Phan Định Phùng, làng 8 làng viên Tăng Thống và Hòa Đạo Án Quang!

Nói thêm rằng, Nguyễn Long Châu là một thanh niên yếu đuối ẻo lả, dáng đi như liều rủ, có vóc dáng là thiếu nữ yếu đuối hơn là một thanh niên. Năm

Ngược dòng thời gian ● Môn đệ của Mười Trí cán bộ đặc trách tôn giáo Đảng Cộng Sản Đông Dương ● Lập Điện thờ Minh Vương có long, lân, quy, phụng ứng hầu, đi đâu cũng có hai con cọp làm vệ sĩ ● Lợi dụng danh nghĩa Đức Huỳnh Giáo Chủ ● Cao bá Hán lột mặt nạ bị Châu đâm chết cùng 20 cán bộ cao cấp Phật Giáo Hòa Hảo trong một đêm ● Trong khám sa kẽ Mỹ Nhơn, bị cai ngục dùng giây thung bắn vào «con cu» ● Đồng chí của lãnh tụ Hà thúc Ký ● Làm 50.000 biếu ngữ (10m x 2m) để quảng cáo cho Giáo Hội ● Giáo lãnh Phật Giáo Tứ Ân.

điều tra của LÃO TÔN

18 tuổi Giáo chủ đã lấy vợ, vợ Giáo chủ là một thôn nữ khá đẹp nhưng vóc dáng to hơn Giáo chủ nhiều. Sau 3 năm chăn gối, nàng khăn sửa túi cho Giáo chủ nàng đã sinh ra đời được 2 «Giáo chủ con», 1 nam 1 nữ đều không có khai sinh. Con cái như vậy nhưng trước kỷ luật sắt thép của Mười Trí, Mười Ngợi cũng phải dứt khoát ân tình theo đồng chí cán bộ cộng sản vào mật khu học tập để trở thành một Giáo Chủ oai hùng như ngày nay.

Lập điện thờ Đức Minh Vương để ngự

Tuyệt tích giang hồ độ một năm, đột nhiên Mười Ngợi tái xuất giang hồ trong một cái động ở núi Cẩm. Nói cho dễ hiểu đó là một hang đá. Trong hang đá này với bóng tối mờ ảo ảo của chốn thâm sơn cùng cốc vì thiếu ánh sáng mặt trời, Nguyễn Long Châu đã lập một điện thờ có long, lân, quy, phụng ứng hầu.

Điện thờ này thiết lập như một sân khấu hát tuồng cải lương với những phòng vẽ phô cảnh mà ta thường thấy. Với một hệ thống tuyên truyền rỉ tai quy mô, và bài trí khá khéo léo hòa hợp với khung cảnh huyền bí của vùng Thất Sơn, Nguyễn Long Châu bắt đầu cho rao truyền ở các vùng hẻo lánh mà đa số dân quê thât học là Đức Huỳnh Giáo Chủ đang ở trong đó.

Mặc dầu trong giới lãnh đạo cao cấp Phật giáo Hòa Hảo ai cũng biết Cộng Sản đã ám hại Đức Thầy, để lũng đoạn tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo nên dù nghĩ Đức Thầy đã viễn tịch nhưng vẫn phổ biến các nguồn tin bán chánh thức là Đức Thầy chỉ tạm vắng mặt để giữ vững mối đạo.

Tương kế tựu kế Nguyễn Long Châu tung ra tin trên giới chức có thẩm quyền trong Phật giáo Hòa Hảo làm sao cải chính được. Do đó rần rần có đến hàng ngàn tin đồn tới sùng bái Đức Thầy, tìm đến Điện Minh Vương hy vọng được nhìn thấy Đức Thầy trước khi nhắm mắt lia đời cũng hả dạ.

Nguyễn Long Châu đi đâu cũng có

hai con cọp làm vệ sĩ

Như đã kể trên, điện Đức minh Vương được thiết lập trong một hang núi. Cửa hang luôn luôn có hai con cọp đứng gác nên dù các tin đồn mờ đạo, mến thầy cũng không dám vô. Một chục người, một trăm người, rồi một ngàn người từ vùng đồng bằng kéo lên để được bệ kiến Đức Thầy đền ăn chực

nằm chờ, làm lều cỏ để ở ăn chay nằm đất niêm Phật xin sám hối với Đức Thầy cầu xin Đức Thầy sớm trở về với bồn đảo... Thành kính và tâm đạo của người dân thật không sao kể hết. Khói hương nghi ngút, sám hối, ăn năn, cầu xin, lòng chí thành, chí thành: hết ngày này qua tháng khác, tạo nên khung cảnh vừa ồn ào náo nhiệt ở chốn thâm sơn cùng cốc, vừa thiêng liêng bao phủ chung quanh Điện Minh Vương trong đó Nguyễn Long Châu đang trồ tài diễn xuất dưới sự đạo diễn tài hoa của Mười Trí.

Với tài đạo diễn của Mười Trí thỉnh thoảng đêm khuya thanh vắng ngày răm mồng một dưới ánh trăng mờ ảo của núi rừng «Đức Thầy» Nguyễn Long Châu cũng ra khỏi hang động để phủ dụ bá tánh.

«Đức Thầy» Nguyễn Long Châu cất một bước ra khỏi hang động đều có hai con cọp to bằng người ta đi hai bên làm vệ sĩ. Gầm gừ, nhẹ răng, lè lưỡi đỏ lòm như muỗi nuốt sống bá tánh, khiến bá tánh phủ phục nháy mắt, bồn siêu phách lạc làm sao dám ngang đầu lên. Hai con cọp lồng lộn gầm thét, nhưng khi Nguyễn Long Châu «suyt» một tiếng là cả 2 con bén ngoan ngoãn quay đầu nằm ngoan ngoãn dưới tay của Giáo chủ. Long Châu ma đầu lúc đó dưới sự đạo diễn của Mười Trí chỉ được nói một câu: «Thôi mai về đi, rắng ăn năn sám hối Thầy tha cho các con». Ngẫm nghĩ một chút Long Châu ma đầu chỉ đợi vào tin đồn nào đó hẹn giờ sưởi giờ dần được vào Điện Minh Vương vì đã thật tâm sám hối. Nói rồi, Long Châu Giáo chủ mới lunge thửng đi vô, 2 con cọp cũng bắt đầu rùng mình lè bước đi theo Giáo chủ trở vào hang động.

Lệnh của «Đức Thầy» ban ra tin đồn ngoan đạo đầu dám cãi. Thế là đúng vào giờ sưởi giờ dần vào triều kiến Đức minh Vương.

Rõ ràng hai năm rõ mười, hai con cọp dữ đang phủ phục bên Đức Minh Vương Nguyễn Long Châu để nghe kinh. Từng giọt nước mắt cọp chảy ra sau một bài kinh mà Long Châu ma đầu tụng đọc. Dễ sợ chưa! Hai tin đồn đành phủ phục làm sao dám ngang đầu lên, cho đến khi ma đầu Nguyễn Long Châu dứt tiếng kinh, hai con cọp lại bat đầu nhẹ nhàng vuốt như muỗi cào xé hai tin đồn đang phủ phục dưới bệ rồng. Nguyễn Long Châu lúc đó lại đỡ tay vỗ về hai con cọp ngỏ ý thương

xót cho chúng chưa tu được thuần thành còn ham ăn thịt người. Dưới nhõa lỵ và thuật pháp của ma đầu Long Châu, hai con cọp lại nằm yên. Lúc đó Nguyễn Long Châu nhỏ nhẹ phủ dụ hai tin đồ rằng : « Thời các con về ! Thầy mừng cho các con ăn năn sám hối, cho thầy thăm bốn đạo, thời các con về ». Trong không khí ma quái như thờ trung cổ, hai tin đồ lật lẩy lật để tên Ma đầu Mười Ngợi mà cùi tướng là Đức Huỳnh giáo chủ.

Đạo diễn Mười Trí đã thành công, thế là tiếng đồn Đức Huỳnh Giáo chủ hiện đang lánh mặt cầu nguyện cho bá tánh vang dậy khắp miền Tây, do đó mì quyết định cấp lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo lúc bấy giờ đều không được các tin đồ triệt để tuân hành. Vì tin Đức Thầy sống còn đó, mọi quyết định quan trọng gì phải từ trong hang động nơi Đức Thầy đang lánh mặt mới có giá trị và được tin đồ tuân theo.

Kế hoạch của Đạo diễn Mười Trí với tài diễn xuất của tài tử Nguyễn Long Châu đã khiến hàng trăm ngàn người chết oan. Phật giáo Hòa Hảo ngày nay còn phải mang tiếng là một tôn giáo hiếu sát là do bàn tay của Mười Trí và Nguyễn Long Châu.

Lợi dụng lòng tin nguồng cao độ biến thành mê tín rồi cưỡng tin của người dân chất phác, Ng. Long Châu ngụ danh Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ nay phản diều này mai phản diều nọ, mà điều nào cũng đầy tinh thần hiếu sát nhằm ác ý cả. Như tin đồ nào giết đủ 100 kẻ gian ác sẽ được thành phật, giết được 50 đứa gian ác phản thày phản bạn thì sẽ biết bay, giết được một hai đứa gian ác kiếp sau sẽ thành con tiên cháu Phật, được nhập hội Long Hoa v.v...

Đại đế cứ như vậy, với sự yểm trợ chặt chẽ của cán bộ Công Sản, giáo lanh Nguyễn Long Châu đã tạo ra biết bao nhiêu cuộc thảm sát để gây uy tín cho cá nhân mình và phá hoại Phật giáo Hòa Hảo một tôn giáo có căn bản vững chắc, có tinh thần chống cộng cực đoan.

Bí Cao bà Hắn bí thư Đức Thầy lột mặt nạ

Cao bà Hắn là một thanh niên tri thức, tiến bộ được Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ tuyển chọn làm bí thư. Như bông với hình, Hắn theo sát Đức Thầy ngày đêm để làm việc, ghi chép những chỉ thị của Đức Thầy v.v...

Trước sự tác yêu tác quái của ma đầu Mười Ngợi, Cao bà Hắn quyết tim ra sự thực.

Một hôm, đơn thương độc mã Cao bà Hắn bắt thính linh đột nhập vào Điện Minh Vương để xem có Đức Huỳnh Giáo Chủ ở trong áy thật không.

Cao bà Hắn sắp xếp kế hoạch tinh vi, đột nhập vào hang, rõ ràng thấy tên Mười Ngợi đang ngồi đọc kinh, có hai con cọp quỳ hai bên. Hai con cọp này có 4 bàn tay người ta lộ ra ngoài, Cao bà Hắn bèn nhanh như cắt nén hai con cọp uỳ mõi con một khúc củi vào đầu. Ngay đó, nấm duỗi thẳng cẳng ra, đó là hai thiêu niên lửa tuổi 14, 15 phủ một lớp da cọp. Mười Ngợi hò hoán báo động, Cao bà Hắn bỏ chạy, cuộc rượt bắt sôi nổi xảy ra...

(CÒN NỮA)

Giữa những con ô Mỹ.

Giữa những con bồ câu Mỹ.

Bà Kỳ là một loài chim, một loài chim mà Báo chí Mỹ gọi tên là Hoa Tuyết (Snow Flower).

Bà đã xuất hiện trên báo chí với nụ cười nào đó, với đôi mắt viền mi màu đậm, với sống mũi cao, với kiểu tóc ngắn gọn cong, với chuỗi hạt trai giàn dì, với chiếc áo dài hoa màu ngọc bích, và đôi khi với y phục Âu Tây mùa lạnh, với chiếc áo lông, với bộ đồ săn.

Và với một ngôn ngữ được sử dụng một cách khá thông minh trong những cuộc phỏng vấn của một số báo chí Mỹ.

Ở một lúc nào đó bà bỏ chiếc áo lông màu phớt xám để lộ chiếc áo dài màu lá cây, và phát biểu :

« Nếu một ngày nào đó, một quốc gia cần đến sự trợ giúp của chúng tôi thì tôi rất sẵn lòng để nhà tôi ra đi giúp quốc gia đó »...

Với nét thoáng buồn và xúc động, bà đã nói về những người vợ đau khổ của các tù binh Mỹ :

« Tôi đã gặp một số các hiền thê của các tù binh Mỹ và tôi đã gửi đến họ những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi ».

Bà đã kể với dân chúng Mỹ về giấc mơ của bà :

« Giấc mộng của tôi là tìm kiếm hòa bình để có thể vui cảnh đầm ấm gia đình... Chúng tôi có chương trình như thế này... là một mai khai hòa bình. Chúng tôi muốn có một mảnh đất nhỏ ở miền cao nguyên để chăn nuôi... »

Về Bà Kỳ, PTT đã phác vẽ một cử chỉ rất style bằng bộ râu kẽm của ông rồi phát biểu :

« Chuyện nhà tôi đi Tokyo sửa má (1966) chỉ là một sự sửa sạc đẹp rất nhỏ không đáng kể. Chuyện nhà tôi sửa má cao là một chuyện hoàn toàn bịa đặt. Theo tôi, sống mũi cao là một cái gì bất thường đối với phụ nữ Á đông ! »

Ông Kỳ dứt lời thi Bà nhìn sang ông âu yếm phát biểu :

« Tôi chỉ muốn làm đẹp cho riêng chồng tôi. Rồi Bà nói về vấn đề y phục :

« Tôi vẫn thường hỏi ý kiến chồng tôi mỗi khi may quần áo » Ông Kỳ bận túc :

« Nhưng ít khi nhà tôi nghe theo những lời cố vấn của tôi... Tôi cũng giống như một ông chồng người Mỹ ! »

Bà Kỳ phản phục kích :

« Nhà tôi rất khoái một mèo mini nhưng lại không muốn cho tôi mặc ! »

Trong một cuộc phỏng vấn khác của tờ The Evening Star ; Bà Kỳ đã nói về trường hợp chiếc áo choàng lông của Bà :

« Tôi không có áo choàng lông. Ở nước chúng tôi chỉ có mưa nắng hai mùa. Chiếc áo lông mà tôi mặc ở Hoa Thịnh Đốn là chiếc áo tôi đi mượn ».

Nhập dịp Bà cũng giải thích về vụ Bà thích mua sắm đó, nhất là hồi Bà qua Pháp cùng PTT.

« Tôi có thể làm bếp, nhưng quý vị phải hỏi Ông nhà tôi thì quý vị mới biết tôi nấu ăn ngon hay dở. Tôi thường nấu những món đặc biệt Việt Nam cho gia đình tôi... Ăn đồ ăn Việt Nam không phong phú như đồ ăn Trung Hoa nhưng cay và nhiều gia vị hơn đồ ăn Nhật Bản. Ở Pháp người ta rất thích các món ăn Việt Nam. Có đến 300 tiệm cơm Việt Nam tại đây... »

« Tôi sẽ mua sách dạy trang trí nhà cửa vì tôi chưa chắc về khiếu thẩm mỹ của tôi làm. Tôi chỉ mới dám thay màu tường và màu màn cửa nhà tôi thôi... Tôi muốn có một căn nhà nhỏ để dễ sấp đặt bay biện, nhưng tôi thích có một cái bếp thật lớn và đầy đủ tiện nghi vì tôi thích nấu ăn kinh khủng nhất là nấu cho nhà tôi ».

Bà Kỳ không phải chỉ làm bếp, Bà còn là một phi công phụ rất bô của PTT Kỳ, một phi công phụ không có bằng mà chỉ biết « kiểm soát » Ông Kỳ (theo lời Bà) ! Nghĩa là Bà chỉ biết kiểm soát đường bay của Ông thời ! Bà cũng là một tay thiện xạ loại súng ngắn. Ông Kỳ nói về Bà như thế này :

« Tôi dạy Bà nhà tôi bắn súng lục. Bà nhà tôi là 1 tay súng rất được tuy không hạ nỗi tôi. Nhưng bà đã hạ được Tổng thống VNCH trong một cuộc thi súng lục ! »

Được hỏi tại sao Bà hay tháp tùng Ông, Ông Kỳ giải thích :

« Bà nhà tôi thường than phiền là ít khi tôi có mặt ở nhà, vì vậy tôi muốn có nhà tôi tháp tùng nếu có dịp... chúng tôi thường đi thăm các chiến sĩ ở các tiền đồn với nhau... chúng tôi đã từng suýt bị đạn địch... chúng tôi là những người rất may mắn... Giáng sinh 70 này, chúng tôi sẽ lại làm một cuộc thăm hỏi các anh em chiến sĩ... Và ngày đi không còn xa gi ».

Về hạnh phúc bà Kỳ quan niệm :

« Hòa bình — Một ông chồng tốt — Những đứa con tốt. Một cuộc sống giản dị ».

Về chiến tranh và Hòa bình, bà phát biểu :

« Cuộc chiến này đã kéo dài gần 40 năm... hơn cả số tuổi của tôi. Chúng tôi không phải là những kẻ xâm lăng. Chúng ta đều khao khát hòa bình. Chiến tranh là một thứ khủng khiếp. Nhưng nếu chúng tôi chấp nhận hòa bình lúc này, có nghĩa là CS đang suy yếu, họ muốn có thời giờ để chuẩn bị một cuộc chiến khác. Không thể có hòa bình không tự do». Sau đây là lý lịch rất mini của bà :

Sinh năm 1941 tại Hanoi.

Khi thân phụ bị ám sát Bà di cư vào Năm 1954 và học ở một trường tư thục Dalat. Bà có 3 em trai. Thân mẫu bà hiện cũng ở Saigon. Trước khi lập gia đình với PTT Kỳ, làm nữ tiếp viên hàng không của Air VN, Bà có một con với PTT Kỳ... Bà cũng là Hoa Hậu của Air VN.

Và như vậy... bà được kể như là một trong những người đẹp của Giao chi, một người đẹp có chiều cao 1m67 !



BÀ KỲ TRÊN BÁO MỸ

Phương Mai

• Đúng rồi tôi thích dim ua sám. Mua sám là chuyện của đàn bà mà ! Nhưng không phải chỉ mua sám cho riêng tôi mà là mua sám cho nhà tôi, con tôi nhất là Ông nhà tôi. Ông nhà tôi rất lười về vụ này. Nếu tôi không mua sám nhà tôi không có đủ quần áo mặc ! »

Được hỏi tại sao một đời khi Bà cũng mặc y phục Tây Phương, Bà Kỳ đáp : « Tôi cũng thích mặc áo dài hoa Tuyết vì dễ mặc và ấm hơn. Khi đi du lịch quần áo Tây Phương tiện lợi hơn. Áo dài khó đẹp với hàng quá dày ».

Về nhà cửa, bếp nước, Bà Kỳ phát biểu :

PHƯƠNG MAI

Số mạng

Cố Dược sĩ Nguyễn cao Thắng, phụ tá của Tổng thống Thiệu mới tạ thế. Đọc tin tức các báo nói về ông thấy số mạng có lầm điều kỳ lạ.

Lúc sinh thời ông Dược sĩ Thắng và ông Phó Tổng thống Kỳ chắc chắn là sung khắc. Có lần ông Kỳ đã chè tất cả các phụ tá của Tổng thống, ông Thắng chẳng thể quên được. Nhưng tới khi ông mất, chỉ ông lại ngồi chung một chuyến máy bay với Phó Tổng thống Kỳ. Thành thử ông Kỳ lại là người đưa xác ông Thắng về nước.

Nếu không phải số mạng thì sao lại có chuyện lạ lùng xảy ra như vậy.

Ông Dược sĩ Thắng khi xưa cũng là người giàu có và thế lực nhất nước, gia đình thân quyền đông đúc. Vậy mà khi ông mất đi thì ông lại chỉ có một mình với những người dùng. Cái đó cũng quả là số mạng nữa.

Nhân chiêm nghiệm về cái chết của ông cố phụ tá, Đạo Cầy càng cảm thấy trong thời buổi loạn lạc này dân ta không còn có cách tin tưởng nào hơn là tin vào số mạng, điều đó ta phải chịu.

Cái số đã định thì một anh lính đánh thuê như Bokassa cũng có ngày làm nên TT. Cái số đã định thì đang lưu lạc ở một xóm nghèo bỗng có ngày thành « công chúa » của một xứ hột soán.

Chỉ tiếc rằng chúng ta không có may mắn được tiết lộ thiên cơ để biết trước cái số của mình. Hoặc là chúng ta lại chỉ biết trước rằng cái số của mình tốt lắm, lúc nào cũng hên thằng quan tiền chức, của vào đầy kho, quyền hành lên như núi. May anh thầy tướng thầy số cứ nói vậy và ta cứ tin tưởng.

Chó neu biết trước số mình cũng có ngày đi duong như ai, thì một ông bụt sẽ biết treo ẩn từ quan lui về ở ẩn trước khi bị thiêu hạ tố là tham nhũng, một người đẹp sẽ kiếm lấy 1 tấm chưởng yên phản trước khi bị tố là điềm đồng qui của ba bốn cái đầu tham nhũng.

Nay bần đạo xin có lời chân thành khuyên nhủ mấy ông lớn đã, đang hay sắp bị tố tham nhũng câu này :

Năm tới là năm con heo. Sáu Trạng Trinh do ông Đạo Cầy giảng có câu rằng: « Heo ăn no rồi heo đi nằm ủn ỉn ». Nghĩa là lúc nào ta ních đây rồi ta nên trở về vui thú điền viên, kiềm mày tắc ruộng mang về cầy cho đã, người cầy bây giờ có quyền cỏ ruộng ta lo chi ?

Nếu có ông lớn tướng nào bị tố tham nhũng thì lại càng nên rút lui ngay. Đừng sợ thiên hạ đàm tiếu rằng có tội giật mình nên rút. Cũng đừng có tự thanh minh là « tự ý xin lui để cuộc điều tra thêm vô tư, Ta chỉ cần nói là ta tin theo sáu Trạng Trinh, tin theo lời giảng « Heo ăn no thì nằm ủn ỉn » thế là ta có chính nghĩa để rút lui vậy.

Ông Kỳ bá cáo

Trong màn ảnh ti vi tối thứ năm, PTT Nguyễn cao Kỳ đã trình bày kết quả chuyến Mỹ du của ông. Khoan nhận xét về nội dung bài bá cáo, cứ nhìn vào cách trình bày thì ta thấy Phó Tổng thống có ăn

sinh tử phu

ÔNG ĐẠO CẤY

phải đưa của Mỹ, nói đúng hơn thì ăn phải dao và nĩa của Mỹ.

Vì mở đầu bài nói chuyện của mình, ông Kỳ bá cáo ngay bằng con số. Bệnh thích số là bệnh của Mỹ rõ ràng. Ông Kỳ cho biết rằng ông đã đi trên 20 ngàn cây số, dừng chân tại 11 thành phố, rồi các buổi phỏng vấn ông chiếu trên tivi có tới 10 triệu người coi. Toàn là con số lớn cả.

Cũng trong bài nói chuyện này, PTT Kỳ vừa trình bày kết quả sự thành công của ông đã thay đổi được cả nước Mỹ 200 năm văn hiến, ông vừa khuyến bảo đồng bào đừng chia rẽ, kỳ thị lẫn nhau, nhất là các tôn giáo và đảng phái.

Về đảng phái, ông Kỳ bảo: dù các đảng phái có bất đồng về chính kiến, khác nhau về chương trình cứu nước cứu dân, nhưng cũng nên đoàn kết với nhau vì quyền lợi chung của quốc gia.

Nhưng tiếc rằng nỗi khó khăn chính của ta là các đảng phái thường giống nhau ghê lám. Tất cả đều muốn bắt mấy cái ghế Tổng trưởng. Bất được rồi thì tìm cách chia sẻ mấy cái ghế con con bên dưới cho đàn em. Đảng ta vào ngồi đầy dãy trong các bộ rồi thì phải tìm cách gây quỹ cho đảng, trước là giúp cho đảng thêm tiền hoạt động, sau là có hoa hồng.

Phó Tổng thống khuyên các đảng khác nhau cũng nên đoàn kết lại. Nay nếu họ giống nhau quá xá thì có cách nào đoàn kết được bi giờ?

Chuyện 2 ông Phó

Sau khi đi múa lười Tô Tân ở đất Mỹ trở về, Phó TT Kỳ mở một cuộc họp báo Tân Sơn Nhất, và ông tuyên bố rằng: « Phó TT Mỹ Agnew tha thiết đến vận mệnh của dân tộc VN còn hơn cả một số người lãnh đạo của ta nữa ! »

Đó quả là một lời khen ngợi chí thành, ít có một chính khách quốc tế nào lại khen ngợi một chính khách nước bạn một cách nồng nhiệt như vậy, chỉ có điều ngạc nhiên là ông Nguyễn cao

gym mới chỉ du thuyết xứ Mỹ có 3 tuần lễ mà ông đã có được những nhận xét xâu xé như vậy. Trong khi đó thì ông Nguyễn xuân Oánh là người đã từng du học bên Mỹ hàng chục năm, về nước được cất nhắc làm lên đến phó thủ tướng, thì ông Oánh lại có lần viết báo nói rằng: « Người Mỹ họ chỉ lo lắng cho quyền lợi riêng của họ mà thôi ».

Được biết ông Agnew yêu mến nước VN đến như vậy, chúng ta mới hiểu tại sao khi Phó TT Kỳ sang Mỹ, có đám sinh viên đi đón ông lại trường biểu ngữ rằng: « Có Agnew rồi, không cần thêm ông Kỳ nữa ». Nghĩa là ở đó đã có một Phó TT tha thiết đến vận mạng dân tộc VN rồi, nếu có 2 ông Phó TT tha thiết cùng một lúc thì nhiều qua, e sợ có hại cho quyền lợi của người Mỹ.

Như vậy tức là dân Mỹ họ cũng nghĩ đến quyền lợi riêng của họ, họ thấy phó TT Kỳ sang họ phát ghen, vì sợ bị sao sét.

Để đáp lễ ông Agnew, có lẽ PTT Kỳ cần phải quan tâm đến vận mạng của dân tộc Mỹ nhiều một chút, gọi là có đi có lại nỗi toại lòng nhau vậy.

Phu nhân

Theo tin của một dân biểu, thi đại hội đồng Liên hiệp nghị sĩ Á Châu đã không chịu thông qua bản 16 dự án phúc lợi của Đại Hội, lý do chỉ vì một số đại biểu tham dự Đại Hội bất mãn. Mà lý do khiến quý vị nghị sĩ các nước bạn bất mãn cũng chỉ vì mồi tối hôm trước, quý vị đại biểu được tổng thống Việt Nam Cộng Hòa mời dự tiệc mà các quý phu nhân thì bị bỏ quên không được mời.

Công phu của quý vị phu nhân theo chồng sang đây dự hội nghị để nâng khăn sửa túi cho các đức lang quân trong khi phục vụ cho toàn cõi Á Châu, công phu đó không phải là nhỏ. Vậy mà quý phu nhân lại bị bỏ quên thì thật đáng trách. Phản các hội nghị quốc tế, bao giờ người ta đã mời chồng thì cũng mời cả vợ. Các phu nhân đi theo trước là để canh sóc chồng, sau là để giao du với các phu nhân khác gia tăng tình hữu nghị. Đó là chưa kể, có lúc due ông chồng ra trước công chúng, lỡ có bị đàm tiếu thì nếu có quý phu nhân bên cạnh cũng không có ai đảm bảo cà chua và hộp vẹt.

Hơn nữa người ta đi dự hội nghị thường cái mục thù nhất là các sinh hoạt bên lề; tiệc tùng, tiếp tay, coi hát, coi tuồng, du ngoạn thắng cảnh v.v... Chẳng lẽ quý phu nhân đi theo chồng lại phải lèo lái họp nghe bàn chuyện chính trị, kinh tế, v.v... rồi tới cái tiệc mập hấp dẫn bữa tiệc, mà bữa tiệc Tổng thống đã phải là bữa tiệc to nhất, thì quý phu nhân lại bị gạt ra ngoài ài nhỉ nói?

Còn trong lúc ông chồng đi ăn tiệc yến thì bà phòng phải lùi thổi xuống khách sạn, quán ăn ngồi chờ một mình sao?

Cho nên ta có thể đoán được phản ứng của quý phu nhân phải mảnh liệt lán. Mà những người ta liên bị trút tất cả phản ứng lên đầu, chính là due phu quân đại biểu?

Thứ trưởng tượng buổi tối hôm đó, quý vị đại

biểu trở về phòng, rượu say bí tỉ vừa mò vô thi bị ngay phản ứng! Chịu sao thấu?

Quí vị đành phải giận cá chém thớt mà làm reo không chịu biểu quyết thông qua 16 dự án đã được chấp thuận sẵn.

Chúng ta lại thêm một kinh nghiệm quý báu về quyền lực của quý phu nhân. Chỉ sợ rằng các phu nhân Việt Nam ta sẽ học tập kinh nghiệm này rất kỹ, rồi đem áp dụng thì nguy cho các quan lớn của ta thôi.

99,7 phần trăm

Tuần trước Đạo Cầy viết bài có nhắc đến TT Nguyễn Văn Thiệu, viết xong, bài mang lên máy chạy rồi mới toát mồ hôi, chỉ lo mình làm báo bị tịch thu.

Vậy mà sau không thấy Đài số 62 bị tịch thu. Có lẽ TT Thiệu không đọc. Mắt công lo sợ, bần thần lại sinh ra giận TT. Có lẽ ông không chịu đọc bài của mình. Có lẽ ông chỉ nghe người ta báo cáo thôi. Ví dụ ông hỏi: « hào Đài số này thế nào? » thuộc cấp bá cáo rằng: « Số 199,7 phần trăm các bài trong báo Đài ủng hộ chính phủ, hoan hô TT, hoàn toàn bình định rồi ». Thủ là ông yên tâm, khỏi cầm tờ báo đọc nữa. Vậy có đáng giận không?

Trong lúc mang mồi tâm sự ấy ra thổi lò với vài người bạn có người nhau đó mời kè cho Đạo Cầy nghe vài chuyện vui trong cái bệnh bá cáo. Xin kè lại để quý vị cùng học hỏi, nhất là quý vị đang lãnh trọng trách trong guồng máy quốc gia, mà công tác bá cáo chiếm 99,7 phần trăm nhiệm vụ nặng nề.

Trong kế hoạch bình định hồi đó, ngoài ta chia các xã ấp ra các loại A,B,C,D.. để cho diễn theo kiểu Mỹ. Hạng A là tốt nhất hoan toàn bình định, còn từ hạng C trở đi thì hơi mất an ninh v.v..

Người ta hợp banded, thăm lượng các xã ấp và cho điểm, thí dụ xã này hạng A. xã kia hạng C, hạng E v.v...

Nếu 1 xã hạng D chẳng hạn, thì xã đó sẽ có khoảng 5 tên VC nắm vùng, đó là con số tiêu chuẩn. Muốn tiến lên hạng C, phải trừ 5 tên nắm vùng đó đi, thêm một điểm.

Kết quả của phương pháp thăm lượng tiêu chuẩn

(Xem tiếp trang 49)

Lénine đã tuyên bố:

« Nghệ thuật cai trị không phải là một nghệ thuật bẩm sinh mà được tạo nên do kinh nghiệm. »

HÃY ĐÓN ĐỌC :

Thuật trị nước tại Liên Xô

do ĐẶNG TÂM dịch

Đề hiều rõ thuật trị nước của Sztaline, Khrushchev cùng các nhà lãnh đạo Nga.

In đẹp, chữ mới, sách dày 600 trang, giá rẻ
Phát hành tháng 12-1970.

Người viết đầu nhất, bắt bạc nhiều nhất thế giới...

HAROLD ROBBINS

tô sự truyện dâm

bảy mươi triệu cuốn

vượt xa

ấn bản của Thánh Kinh

Ngọc thư Lang

(TIẾP THEO)

Vì lẽ trên, dùng hy vọng tìm thấy bạc triệu trong két sắt hay trong chương mục ngân hàng của «nhà văn lớn» Robbins. Tiên mặt không bao giờ có mà chỉ có cả xáp, cả đồng «ngân phiếu lanh sau» có bảo đảm» tính ra cứ ngõi không Robbins cũng «danh bạc góp tới ngoài 1990 mới hết!

Như vậy con là gì nếu không phải là «đàn ăn lớn»? Bộ các «giấy nợ» có đảm bảo» kia không mang ra đầu tư vào một kế hoạch ra tiền chae chán nào đù sao? Đẹp!

Bó là điều mà chưa nhà văn lớn nào làm được, ở Mỹ cũng như ở bất cứ nước nào. Dù là viết truyện đều.

Xin các cụ chí việc mướn người sản xuất truyện đều...

Có phải bây giờ mới này nói một Harold Robbins đang đại bút... là viết đều đâu? Còn Flaubert, còn Melville, còn D.H. Lawrence bỏ đi đâu?

Có điều đại đa số các nhà điền sách báo đều lên án TRUYỀN ROB-



BINS CÀNG NGÀY CÀNG ĐỀU! Mấy nhà xuất bản ký giao kèo hụt với Robbins bèn được dịp sủi ông ồng: «Đằng ý là Robbins viết dâm nhung không le trên đời này chỉ có một mình nó là.., viết được? Thiếu gì.. bao nhiêu thằng thất nghiệp biết viết dâm?»

Đó đó cả chục, cả trăm tay thơ viết đã được mướn để thử làm công việc của Robbins. Có gì mà khó? Muốn đánh mạnh vào thị hiếu người đọc.., còn gì ngoài SEX, ngoài SUSPENSE, có máu có nước mắt, có hiếp dâm bên cạnh khủng bố, ám sát? Nếu cần cứ việc dựa theo một nhân vật tên tuổi nào đó.., như Robbins đã mượn nhà ngoại giao Sở Khanh Nam Mỹ, gentleman Porfirio Rubirosa để tạo nên nhân vật Dax trong tiểu thuyết. Hay liều lĩnh chút nữa thi cho đại tay tờ Howard Hughes, «con người khát tình nhất nước Mỹ» quay cuồng chơi trong truyện Carpetbaggers (Bạn Chinh Khứa) như Robbins đã từng làm coi nào?

Thực quả là dễ dàng, thằng viết văn có nặn ra văn dâm nào có khó

khăn gì? Thằng nào đã đọc Leonard Lyons.., chẳng để ra được một đoạn văn.., đều trên trung bình?

Biết bao thằng đã được mướn làm công việc của Robbins thiệt nhưng rốt cuộc có thằng nào đạt được chút đỉnh gọi là? Thết rồi dâm ngưỡng, các dâm thi nghiệm nữa.., khác nào cái bể bàng của 1 gái nhà lành thấy chị em ta «bát khứa» ngoài công lộ cũng bày đặt đứng cột đèn, khoe «hang ho».., mà rút cục có kẻ nào «đi» đâu? «Mạo hóa» Robbins quả là một việc khó thực hiện...

Thấy Robbins nặn truyện dâm đều tay, dễ dàng quá mặt ông nội cũng xâm minh cho ra cuốn The King (Hoàng đế) và quảng cáo om xóm «tẩy rãy chất SEX, trung thực như cõi 90 độ». «Hoàng đế» đây đọc biết ngay muôn ám chỉ Frank Sinatra và được tó vẽ như một tay gang tò siêu dẳng trong kỹ nghệ cảm ca coi vợ con người như cung phi mỹ nữ của riêng mình. Đẹp nhất nhân vật là một tay dâm dัง thi truyện hẳn là thiếu gì những cảnh tục tĩu, tồi tệ, những chuyện phòng the

đổn mạt được thi vị hóa bằng thứ «ngôn ngữ văn chương hôm nay»?

THE KING vừa tung ra thị trường chữ nghĩa là trống đánh, chiêng la om xóm tưởng chừng điếc tai thiên hạ. Nhưng cũng cứ chết yêu như thường.., và điều trở tròn là tác giả Morton Cooper thì ai cũng phải nhìn nhận là «trên chòn» Harold Robbins rất xa! Một thày, một trò.., xét về óc tưởng tượng và văn phong! Robbins tả dâm dâu ác liệt bằng Cooper vì đọc văn hanh ta nghe khoái lầm nhưng The King vẫn tắt thở như thường và hơn nữa, chết không kèn không trống.., y hệt như cuốn The Symbol (Biểu tượng) của thợ viết Bessie. Nên nhớ Bessie đã ma lanh vô ngay vai trò của một Marilyn Monroe, thèm rất nhiều mâm muối để MM đã khêu dâm rồi.., truyện Symbol còn khích dâm đến gấp mấy lần. Nhưng đọc giả vẫn lờ đi, coi nó như không có mời thảm hại!

Thà nói phăng viết kiếm ăn còn đỡ khéo!

Bao nhiêu truyện dâm bắt chước theo Robbins là bằng ấy thất bại thảm hại. Trừ 1 trường hợp ma mẫn độc nhất của Sutton!

Henry Sutton tự nhận là rất cay cú vì Robbins. Nghiên cứu kỹ thị trường, thị hiếu.., hắn cho ra cuốn THE EXHIBITIONIST (Cô gái ở truồng), và chỗ tên tác giả bèn để một thằng vò danh nào đó, cóc ai biết đến. Vả lại đọc cả truyện cũng cóc đoán được cô bé thích món cởi truồng, phô bày thân thể ngà ngực cho chúng thưởng thức lấp là con nhà ai.

Dĩ nhiên đọc EXHIBITIONIST mấy cậu choai choai phải nuốt nước miếng ngầm rồi. Nhưng truyện vẫn ế.., cho đến khi các báo mở chiến dịch thử đoán xem tác giả viết về ai. Cuống Sutton «bật mí» nàng có thể là Jane Fonda và anh già đê khoái coi nàng cởi truồng không ai ngoài «bác» Howard tức tỷ phú Howard Hughes, bạn thân của «cao bồi già» Henry Fonda thì cuốn Exhibitionist bán chạy ầm ầm.

Sách còn chạy nữa, phát hành là hết ngay.., khi Sutton tuyên bố: chính hắn viết ra và cũng cóc có thằng nào tên Sutton cả.

Ma tên thật hắn là David Slavitt, thi sĩ đói quanh năm, vì cần tiền

Xuất thân từ Viện mồ côi, đói ở đợt, khai gian tuổi đăng lính vẫn không xong. Làm đủ mọi nghề, kè cả mua máy bay cà khò chở rau, tự mình lái lấy. Năm 23 tuổi từng làm ra bạc triệu.., song khánh tận tài sản vì một phát ký của ông Tống Roosevelt. Giám đốc hãng phim xoay nghề văn sĩ vì.., «thiên hạ viết văn dâm dở quá!». 9 bộ truyện «há cắp» in 70 triệu cuốn, qua mặt cả Kinh Thánh. Chưa viết 1 chữ đã có người «đặt cọc» 1 triệu đô, rồi 1 triệu 400 ngàn. Để tránh thuế cắt cổ đành cho trả góp lợi tức.., tới 1990 chưa chắc đã hết!

quá nên phải viết truyện dâm và viết như thế đó, khỏi thèm bắt chước ai! Độc giả Mỹ khoái sự lạ đời lại càng chiều cổ mạnh nữa làm Exhibitionist bỗng một phát nhảy lên best-seller, bán chạy như điên. Thà cứ thú nhận là viết lấy tiền.., độc giả lại chịu mua chăng?

Đón của thi sĩ đói Slavitt độc thiệp.., nhưng chẳng thể mang xài lần thứ hai. Chỉ có một «Exhibitionist» ăn khách và thế là hết! Hiện tượng Robbins có phải dễ tái diễn đâu?

Một.. Henry Ford của làng văn Mỹ và thế giới

Những tay em của Robbins lớn hon quang cáo đàn anh: «một hiện tượng đặc biệt, một thứ Henry Ford của văn giới». Một tay «thân lập thân», một cái mày kiếm tiền độc lập, cóc phải nhờ đến ai.., kiếm tiền triệu nhờ nghiệp văn mặc dù cho đến năm 30 tuổi chưa thêm viết tới một chữ!

Sự thực là cho đến năm nay, vừa chẵn 53 tuổi.., Robbins tuy chưa thể đạt được mức «Henry Ford của văn giới» như đàn em ca tụng nhưng thừa đủ tư cách để tự nhận «người kiếm được nhiều tiền nhất thế giới nhờ nghiệp văn»!

Xét ra ít người có một quá khứ khổn khổ bằng Robbins. Ra đời tháng 5-1916 dưới cái tên của cha mẹ đặt cho là Harold Kane và.., mờ mắt ra đã thấy khung cảnh cõi nhỉ viện. Được 1 gia đình Do Thái xin về nuôi, hắn đổi họ Rubin và cho đến năm 1967 còn giữ cái họ này

(viết văn thành công Rubin mới chuyển thành Robbins.., nghe cho có vẻ Mỹ hơn!). Cuộc đời làm con nuôi, tuy có đỡ hơn ở viện mồ côi nhưng đầu sao cũng vẫn là.., đói ở đợt.

Không chịu được cực khổ, mới 15 tuổi Harold đã «thoát ly» để đăng lính thủy. Đời lính kéo dài gần 2 năm thi Harold bị «sút» ra khỏi quân ngũ vì làm mưa «ăn gian» tuổi bị cấp trên khám phá đê dàng! Ở lính ra, Harold không đủ can đảm mò về «mái nhà xưa» nên đành phải sống bằng đũ mồi thử nghe. Thư ký cưng mẫn, gác kho cũng OK.., miễn có tiền đủ sống và dira chút dinh để theo một cua.., iải máy bay! Hặng tiết vị, phi công Harold bèn vay tú tung để mua bằng được một chiếc Waco cũ mèn để sửa sang lại, làm một thứ xe «ba gác», chuyên chở từ gà heo đến rau củ để «kiếm chút lời dù ăn»! Cái gì có lời là chuyên chở gấp...

Và cũng như Henry Ford, cậu phi công kiêm chủ nhân chiếc Waco hạng bét lái lấy.., đã làm áp phe như điên và dành dụm được tới bạc triệu. Mai 23 tuổi đầu đầy! Nhưng chỉ một cú áp phe đường trước Thế chiến 2 cũng đủ làm Harold Rubin ngất ngửa. Nhà «kinh tài» non choet đã.., khánh tận tài sản, xài đến đồng xu cuối cùng chỉ vì một phát ký tên của ông T.F. Roosevelt. Có gì đâu, đường nội địa đang giữ giá 4 đô 85 một bao 50 ký bông bị chành phủ xuống giá 4 đô 65. Có 20 xu một bao thôi.., nhưng cũng đủ để Harold sạt nghiệp!

Nhưng người đầu chịu khoanh tay? Người xong vào nghề điện ảnh Hollywood khi chưa đầy 30.., và từ chàng thơ ký cõi kho nhảy lên vai phó giám đốc hãng Universal, nắm «tay hòm chìa khóa» của công ty, kèm thêm Sở Thống kê Tài liệu. Chính nhờ những ngày rối rít, ông phó Giám đốc đã lực

lao cả một kho chứa đầy bẩn thỉu cũ mèm những truyện phim hằng đã xuất tiền ra mua, nhưng không dám quay thành phim vì tội nó dở quá ! Harold đọc bằng hết và nhận ra rằng «người không viết thi thôi, nhưng đã viết thì phải bảnh hơn rất nhiều»

Phó giám đốc Rubin tự nhận thấy vẫn tài minh còn «trên chân» mấy tháng viết truyện phim hạng bét Universal rất nhiều. Và một hôm ông phó cao hứng tập nghề viết lách!

1948 : cuốn truyện đầu tay... đậm có một nửa !

Cuốn tiểu thuyết đầu tay, đưa con đầu long của ông phó giám đốc làm gì chẳng có người mua... dù chỉ DÀM có một nửa ?

Bề nào cũng ở vào cấp lãnh đạo nên nhà xuất bản lớn Alfred Knopf bèn mua gấp và cho nó ra đời dưới tên Never Love A Stranger (Đừng bao giờ yêu kẻ lạ).

Không hiểu sao Harold bắt được mạch đọc giả khoái «đi tò mò vào đời tư» những nhân vật có tên có tuổi.., nên ngay từ Never Love A Stranger, người đã nặn ra một nhân vật «thứ dữ» Frankie Kane. Là ai thế, người ta xôn xao hỏi nhau ? Ai mà bị xã hội này đưa đầy từ một thằng cù lẩn lèn đến ngồi vị trí cao của Ông Vua Sòng Bac ? Còn ai ngoài tay tò găng tơ Frank Costello ? Và còn 1 tí hào hùng của tác giả trong đó nữa chớ... vì Kane vốn là cái tên đích thực, cha mẹ để của chính tác giả mà ?

Cuốn Never Love A Stranger thành công có một nửa vì nó chỉ đậm có 1 nửa, đậm vừa phải thôi. Nhưng bị quyết định viết truyện đậm Harold đã nán vững quá rồi ! Chỉ việc cần cù xây dựng cốt truyện nghiên cứu cho đúng thị hiếu thời trang để sách tung ra là tha hồ hốt bạc. Từ 1952 Harold quả đã nắm trong tay chìa khóa thành công của loại văn chương bần !

Cuốn thứ 2 của Harold phải là một thành công vĩ đại. Người quyết định vậy và kỹ thuật gọi DÀM của người cũng đã.., siêu đẳng rồi. Huống hồ bên cạnh người còn cả nhóm chuyên viên «lặng xè» truyện, truyện phim ? Và cả một công ty «làm ăn» đã đánh hơi thấy chất quyền rũ của văn bần mang tên Harold Robbins ?

Vì vậy The Adventurors chưa in xong đọc giả cả nước Mỹ đã ngửa cổ ngóng đợi rồi. Truyện DÀM đến nơi đến chốn.., lại phải chờ đợi lâu la mới có thi làm gì chẳng được chiếu cỗ ào ào ?

Lại nữa è kẹp chuyên viên của Harold lại ra sức gieo rắc những huyền thoại vô lý kinh khủng để người ta đọc và... cãi nhau chơi. Có phải Robbins có ma thuật không ? Người chống Cộng bằng văn chương đậm đanh và điệu Cảm linh thế nào cũng phải «a-giăng» sang «thịt» người như đã đập bể đầu Trotsky nam nào ? Vì đọc văn người, cán bộ Đỏ cóc mê Đảng nữa và sẽ học tập «văn chương» Harold Robbins thì còn gì là Đảng nữa, trời ?

Đại đế người tin, người cóc tin nhưng người người đều «học tập» tên Robbins thế là đủ rồi. The Adventurors có đủ mọi điều kiện để bắt khứa và do đó, sẽ bắt khứa như dien.

Nhưng huyền thoại hùng hồn sau đây thì Harold Robbins cam đoan là có thực và xác nhận quyết liệt với phái viên Playboy. Số là Robbins bắt người đọc chờ chán.., rồi tình cờ mới có tin người mất tích... Người biến đi đâu ? Sống hay chết. Đạo đó người ta đồn ầm cả nước Mỹ... cho đến ngày thính linh Robbins lần mò được trở về thế giới văn minh ! Người ở đâu chui ra vậy ? Người sang miền rừng núi xứ Colombia, len lỏi sống 3 tháng liền giữa đám thô phỉ sơn cước khát máu.

Để làm gì thế ? Còn hỏi ! Để kiếm chất liệu sống thực, đúng 100% sự thực địa phương cho phần mở đầu cuốn trường giang tiều thuyết đậm số 1 thế giới chờ còn gì ? Còn cuốn nào nữa, nếu không phải tập... The Adventurors ?

Dâm trung dung... đậm cỡ Cộng hòa Nixon thôi ?

Từ cuốn số 2.., đến The Scarlet Letter, rồi The Carpetbaggers, nhà văn Robbins đã chiếm chức quán quân văn bần rồi.

Nhưng có thằng nào viết đậm đậm tự nhận mình khiêu dâm đâu ? Tờ sứ Harold Robbins cũng vậy, không những cố tình tránh né những cấm kỵ và cái nạn vác chiếu hẫu toa vì chất lượng 35 quá lố, người còn thảng thỉnh nhin nhận là có viết đậm song Dâm Trung Độ

(theo đường lối Trung Đông?) nghĩa là Dâm Vừa Phải kiêu dảng Cộng Hòa, cảnh Nixon trên địa hạt chính trường mà thôi !

Do đó có ai lôi được Robbins ra tòa về tội xúc phạm «huân phong mỹ tục đâu ? Còn lâu tay tò mới dàn trắng trợn như cõi Updike hoặc Philip Roth ! Nghệ thuật Ý DÀM nghĩa là Ý Tại Ngòn Ngoại đã được xử dụng tối đa... và luôn luôn gieo vào đầu có người đọc ý định ám chỉ một nhân vật thời danh nào đó. Ám chỉ thời và ám chỉ nghệ thuật điều luyện với sự trợ lực của Sex, của Suspense, của Bạo Lực, của Đồng Tiền cộng thêm ít Thể Lực chánh trị nữa chớ. Với bằng ấy cái phụ lực, đọc giả Mỹ luôn luôn khoái chí khi thấy hình ảnh của một ông lớn, bà lớn nào đó... và ông lớn, bà lớn cũng đều, cũng đậm đanh và cũng bẩn như chúng ta vậy. Có khi còn hơn nữa, truyện Harold Robbins tỏ vẻ đúng theo công thức đó !

XXX

Còn con người thực của Harold Robbins thế nào ? Nó là lầm và lầm cầm vô cùng ! Người có lẽ đề ra 8 giờ 1 ngày, không ngày nào bỏ sót để ngồi đầu hót nhảm với đám ba người bạn Ăng lê ở quán rượu ven đường hách nhất Nice. Người 53, nhưng chíc nịnh nịch, bắn đò thủy thủ trắng tinh, đội mũ thuyền trưởng đang hoàng... để cùng với mấy gã bạn già nói chuyện tục lỗ. Đại đế đoán xem em bé vừa đi qua có phải điếm chuyền nghiệp không vậy mà ! Với Robbins thì đại đa số là điếm hết và chỉ 25 quan mời một cú là nhiều ! «Em bé đẳng kia cũng.., chị em ta nữa kia. Tờ đám cá đấy» và cả bọn cười ha hả.

Có lần cả bọn không tin và ông nội Robbins bắt buộc phải chứng minh. Người lững lững bước tới.., và trời ơi.., chưa đầy nửa phút sau đã «bát» được em bé về bàn cái mít ? Nhưng về bàn thi mít người bông thộn ra vì cái vốn tiếng Pháp của người không cho phép đấu nhanh với em bé ! Em bé thì xài thử Ăng lê ăn đong, gọi ly trà và tự nhận là nữ sinh viên Mỹ thuật 21, xuống Nice chơi. Cả bọn tin 100% trừ Robbins ! Người vẫn cho rằng em bé cốt điếm.., chỉ 17t là

nhiều và «đi» một cú tối đa cũng chỉ 25 quan nặng.

Đĩ nhiên là Robbins «bát gán» trúng boong !

Tay tò truyện đậm nhện xét bén nhọn như vậy đó.

Trách nào trong tác phẩm, Robbins họa vai nào hệt ra vai ấy, và cũng đặc sắc.., vì vò cùng NGƯỜI. Vì bản chất con người là DÀM nên qua ngòi bút của Robbins chúng đã quay cuồng vì SEX khiến người đọc phát chóng mặt và cũng quay cuồng theo cái nhịp SEX cuồng loạn mà chính Robbins ấn định cho họ !

Nghĩa là Harold Robbins đã hốt bạc vì đã ấn định được mức độ DÀM cho con người thời đại. Tất cả cũng chỉ để, như Nguyễn Du từng nói rõ: «muavui mội vài trống cành».., và nếu có ra tiền càng cành hay. Tiền đẻ ra tiền mà ?

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại
Của người giòng họ. Cũng được kĩ
nghiệp phát triển tại các quốc gia
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Dồi
dào khí lực «nguyên khí tao hóa vũ
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tô
Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh
đau răng. Bổ sinh lực răng. Giả chửa
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự
Quê Hương (VN), Phụng hưng kinh
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quęo (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$.
Nước 35\$ sấp lên...

nhiều và «đi» một cú tối đa cũng chỉ 25 quan nặng.

Đĩ nhiên là Robbins «bát gán» trúng boong !

Tay tò truyện đậm nhện xét bén nhọn như vậy đó.



THƠ THƠ



KHÔNG TƯỞNG

*Biết gì không em thấy gì không em
Có một thằng người mang tiếng
khùng điên*

*Chối bỏ học đường chạy lên rừng
núi*

*Kết bạn kết bạn nghêu ngao cười
nói*

*Lóc thịt da người làm một trò chơi
Lấy sọ lấy xương làm mồi làm dùi
Nửa đêm một mình đem kua lóc*

*cóc
Trăm oan hồn den từ miền địa
ngục*

*Rủ nhau trở về tung lửa hoa đăng
Này một bàn chân, này một bàn*

chân

*Ngạo nghễ cùng nhau hòa chung
nhịp bước*

*Này một bàn tay kéo lê chùm
ruột*

*Trên con dốc mù thầm thầm hoài
nghi*

*Có bầy thú hoang chẳng nói nồng
gì*

*Đang gục đầu nghe lời kinh sám
hối*

*Hãy cười lên đi cười lên thật vội
Cho vỡ mộng thiên đường huyền*

*thoại xa xăm
vô lương không ngờ địa ngục
trăm năm*

NHƯỢC THU

THIẾU NỮ TRONG VƯỜN XUÂN

*Vườn chiều trăng ngủ dáng ly cơ
khói lửa dùi sương trăng lồng lờ
tay ngọc em vin cà phê hái trái
hoa đào vươn luống tóc nhung tor...*

*Em tuổi trăng tròn mộng sáng trưng
lời chim ru gió thở hương rừng
lao xao dấu cỏ hôn mòn gót
em bước vào thơ ngọc két vẫn...*

*Em cất lời ca lên đỉnh cao
sườn non tương dâ vẩy tay chào
mưa xuân chợt mắt vừa tia mắt
chiều cung say quên tắt nắng chiều.*

*Em xuống dòng xanh vốc nước
trong sương mưa thưa giọt trăng pha
hồng
tình thu ánh sáng cười rung nồng
da thịt triều thiên mặt Á Đông*

*Từng mảnh y trang mở mắt nhìn
thiên nhiên về mở dáng tình anh
em soi cảm xúc đầy tay với
trăng sáng hồn trăng có trữ tình ?*

*Tôi đứng bên bờ khát cháy môi
năm năm lưu lạc bốn phương trời
vườn em trái cẩm thơm mùa mới
xin hái vắng trăng mở tiệc mời...*

TỔ LŨ

*NỬA ĐÊM VỀ THÀNH PHỐ
Đêm tôi về với phố này
biển sâu như mắt em ngày trẻ thơ
mai hoang ngút sương mù
hồn hoang cát lạnh bến bờ biển xa*

*Phố dài lớp lớp mưa qua
bàn tay chinh chiến xóa nhòa
tuổi tên
đêm từng hối chết trong tim
đêm đèn vỗ giặc bình yên ngàn đời*

*Xin đem tuổi trẻ theo người
bước chân vẩy máu môi cười
héo hon
rã rời mười ngón tay thon*

*gục nghe rầm tháng mồi mòn vây
quan
NHỊ THU
tuy Hòa 16-11*



KHA TRẦN ÁC

Trí thức báo động

Vụ Y sĩ Thiếu tá Phạm v Lương cầm lựu đạn tháo chổi, tuyệt thực tại Hạ viện, có một điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt là từ trước đến nay người ta vẫn cho trí thức là những phần tử nhất gan, chỉ biết nói dóc hò hào người khác bạo động hy sinh thi tài số dách, còn riêng cá nhân mình thì không muốn mất 1 cái lông chân. Chủ nghĩa của trí thức là hai chữ «bình an» là «vợ đẹp con khôn» là «xe hơi nhà lầu» là «tiền tài danh vọng». Phạm v Lương có 1 vợ, 7 con, ngoại lương Thiếu tá, mỗi tháng còn kiếm thêm 1, 2 trăm ngàn tiền khám bệnh riêng. Vậy mà nhất đán Lương bỏ hết, để ăn thua đủ với tham nhũng, mà đã ăn thua đủ với tham nhũng là cầm chặc cái chết trong tay. Kẽ cùn là điều lạ!

Nhưng nghĩ kỹ thì chẳng có gì lạ.

Trong tình trạng không lối thoát, trong tình trạng tuyệt vọng của Lương là một hành vi tất nhiên phải xảy ra những người còn đòi chút tinh huyết như Lương, ngoài đường lối bạo động, ngoài đường lối tự sát, không còn đường lối nào khác.

Báo Chính Luận trong mục « ý kiến » đã phè bình hành vi của Lương như sau :

« Đó là một hành động gan và đẹp. Gan, rất gan nữa là khác, vì với một trái lựu đạn còn nhạy nguy hiểm thì chỉ cần một sợi sành vì mệt nhọc gây nén, cũng đủ đưa tới cái chết thảm. Đẹp, rất đẹp vì chẳng có gì oai hùng có thể sánh với sự đơn độc chiến đấu chống với một kẻ thù mà theo

lời đồn thì cực kỳ vĩ đại, cực kỳ gian ác, là các đảng lãnh đạo và toàn bộ đảng tham nhũng hiện đang ngự trị tại Việt Nam.

Nhưng chờ đợi ở hành động gan và đẹp kia một vài kết quả cụ thể, dù chỉ nhỏ nhen, là điều không thực tế. Có lẽ Y sĩ Thiếu tá nọ cũng đã biết trước như vậy nếu ông không nặng máu nghệ sĩ trong người mà lấy mạng làm thực ».

Và bài báo kết luận :

« Trong tình thế mà nhìn đâu cũng chỉ thấy chán chường, cứ chỉ bắt thường của Y sĩ Thiếu tá nọ cũng như một cái nguỵ vao bầu không khí vẫn đực ».

Đúng lam. Hành vi của anh Lương chỉ là một cái « nguỵ ». Lương biết hơn ai hết, và Lương cũng không phải thứ nghệ sĩ lấy mộng làm thực. Nhưng Lương vẫn không thể không « nguỵ » vì ngoài cách « nguỵ » không con cách gi khác.

Cách đây 10 ngày, anh Lương từ miền Trung vào, tới nhà Đầu Gối tâm sự rằng để thúc đẩy nhóm HT Nhơn làm cách mạng thực sự, và để thực hiện mọi lưống tâm, anh dự tính làm một chuyện bạo động rồi tự sát.

Đầu Gối là đứa nhát gan, nhưng lại thích trò bạo động, thấy anh đòi bạo động thì khoái quá, Đầu Gối nói với anh :

« Tôi tiếc tôi không đủ can đảm để làm như người bạn của văn hào Nhật Mishima vừa đây, khi Mishima mồ hụng để chống tham nhũng chống xã hội thối nát, xuống dốc, người bạn của Mishima

đã chặt đầu Mishima rồi mổ bụng chết theo. Tôi không đủ can đảm chặt đầu anh, rồi chết theo anh nên tôi không dám tán thành ý kiến của anh. Nhưng nghĩ kỹ thi ngoài con đường bạo động, tự hy sinh không còn đường nào khác, trong tình thế này...

Nhưng dù sao, vụ Phạm v Lương tuyệt thực là một triệu chứng báo một chuyển hướng mới của giới trí thức, đã đến lúc giới trí thức không còn khoanh tay chửi suông hò hào suông. Giới trí thức phải làm cách mạng tinh thần, phải bạo động, để tồn tại, để khỏi bị tiêu diệt.

Đốt được tìm người sạch

Nhân vụ Phạm v Lương tuyệt thực, một nghị sĩ, bạn của Đầu Gối nói với Đầu Gối :

« Tôi không phủ nhận anh là người có lòng với đất nước, nhưng anh có một cái tôi rất lớn đối với quốc gia, dân tộc : Là từ trước tới nay, ngồi bút của anh đã bôi bẩn gần hết những nhân vật của đất nước, Thành ra chúng ta không còn ai. Tất cả đều ghê tởm, đều đáng khinh, đáng nhổ vào mặt, Cái nguy là ở chỗ đó. Toàn bọn lưu manh cả, thi còn biết tin vào ai. Biết lấy ai lãnh đạo đất nước, biết lấy ai làm gương sáng cho đám hậu sinh theo. Anh đã phá hoại nhiều hơn xây dựng. Tôi lớn của anh là ở chỗ đó.

Đúng, Đầu Gối biết tội của mình lắm. Nhưng bảo Đầu Gối thiếu xây dựng, không khen ai thì hơi oan. Đầu Gối cũng xây dựng làm chủ — Chẳng hạn xây dựng cái lò gánh ở Kênh Giang nhưng người ta có để cho mình xây dựng đâu ! Đầu

Gối cũng khen, cũng đề cao rất nhiều người. Chẳng hạn người đẹp Tivi Mai Liên ! Và ngay từ giờ phút này Đầu Gối xin đề cao, một vai công cuộc, khen một vài nhân vật để chứng tỏ tinh thần phục thiện của mình.

Bắt đầu là vụ « Quảng Ngãi Nghĩa Thục ». Anh Nguyễn Liệu, Người đã nổi tiếng một thời về vụ gột đầu tham nhũng ở Quảng Ngãi vừa tới thăm Đầu Gối, cho biết anh rất tán thành chủ trương của nhóm Hà Thúc Nhơn và anh cùng một số anh em tinh huyết ở Quảng Ngãi đã thiết lập được Nghĩa Thục ở Quảng Ngãi lấy tên là « Quảng Ngãi Nghĩa Thục ». Trường có hai ngàn học sinh, hàng trăm giáo sư đều dạy không lấy thù lao, và các học sinh đều khởi phái đóng học phí. Trường có chủ trương vun trồng tinh thần dân tộc, tinh thần quật khởi cho các em mầm non của đất nước. Quảng Ngãi Nghĩa Thục là thí điểm đầu tiên của nhóm anh. Rồi đây, các anh sẽ cố gắng thành lập tại mỗi tỉnh một Nghĩa Thục tương tự. Anh yêu cầu báo Đời tiếp tay với các anh trong công cuộc này.

Đầu Gối khoái quá, hứa với các anh là sẽ ủng hộ hết mình, không phải chỉ ủng hộ suông, mà ủng hộ một cách thiết thực, cả tinh thần lẫn vật chất. Không phải chỉ ủng hộ, mà còn lấn lưng vào làm việc với các anh, tiếp tay các anh. Ít ngày nữa, Đầu Gối sẽ ra Quảng Ngãi thăm Quảng Ngãi Nghĩa Thục.

Đầu Gối kêu gọi các bạn hãy ủng hộ công cuộc của anh em. Đây là bước đầu của một cuộc Cách mạng toàn diện, Cách mạng từ tinh thần, từ bản thân, một cuộc cách mạng văn hóa khơi nguồn cho cuộc cách mạng chính trị.

35 người sạch nhất nước

Để chứng tỏ thiện chí của mình Đầu Gối đã đề nghị báo Đời làm một số báo lấy chủ đề là « 35 người sạch nhất nước » mục đích là giới thiệu một số người sạch của đất nước. Vậy bạn biết người nào sạch trong mọi lãnh vực, hoặc quân nhân, hoặc công chức, hoặc giáo sư, bất cứ làm nghề gì, bất luận địa vị cao hay thấp, mà trong sạch, liêm khiết có nhiều đức tính đáng đề cao

(Xem tiếp trang 48)

THÔNG CÁO

CỦA NHÓM HÀ THÚC NHƠN

v/v Bác sĩ Lương tuyệt thực

1.— Ngày 5-12-70 trong một phiên họp thu hẹp của Ban Thường Vụ Nhóm Hà Thúc Nhơn, thiếu tá Bác sĩ Quân Y Phạm Văn Lương, ủy viên thường vụ của Nhóm đã đưa ra đề nghị xin được tự sát để cảnh cáo chính quyền dung túng tham nhũng hoành hành và thúc tinh mơ lương tâm nhưng đã không được Ban Thường vụ chấp thuận vì cho rằng hành động tự sát dẫu sao cũng chỉ là một hành động tranh đấu tiêu cực.

2.— Ngày 9-12-70, hồi 19g30 nhân lễ 100 ngày Hà Thúc Nhơn, Nhóm đã tổ chức tại xã đường Vovinam một cuộc họp các thành hữu để tưởng niệm vị Bác sĩ quá cố. BS Lương đã nói chuyện về đề tài « Con người và vụ án Hà Thúc Nhơn ». Cuộc họp đã bị nhân viên công lực đàn áp, lập biên bản và đòi bắt những người tham dự. Trước sự đàn áp này, hồi 22g30, Bác sĩ Lương với trái lựu đạn rút chốt trong tay, tuyên bố khởi sự cuộc tuyệt thực vô hạn định tại thềm Quốc Hội, đòi gấp Tổng thống để yêu cầu thanh lọc hàng ngũ, loại trừ những thành phần thối nát bao vây Tổng thống.

3.— Chiều ngày 10-12-70 lúc 5 giờ, Trung tá Ngọc thuộc Phủ Tổng thống đã cho xe đến Quốc Hội mời BS Lương vào gấp Tổng thống. Tổng thống tiếp BS Lương lúc 18g20. Trong dịp này BS Lương đã thay mặt Nhóm đưa ra bốn yêu sách :

- a) thanh trừng bốn tướng lanh.
- b) cách chức một số viên chức thiếu trách nhiệm trong vụ Hà Thúc Nhơn.
- c) thanh lọc bộ máy chính quyền bằng cách mời những người trong sạch hợp tác.
- d) chính quyền phải dựa vào thể nhân dân chứ không phải thế ngoại bang.

4.— Trả lời bốn yêu sách trên đây của Nhóm, Tổng thống cho biết các điểm dưới đây :

a) Về trường hợp bốn tướng lanh, Tổng thống đưa ra những lý lẽ có ý bao bọc các tướng này.

b) Về trường hợp các viên chức thiếu trách nhiệm trong vụ Hà Thúc Nhơn, Tổng thống đã chứng tỏ phần nào thiện chí và đòi phải trưng bằng có để tổng thống đủ tài liệu quyết định.

c) Tổng thống hứa sẽ tìm và mời những người trong sạch cộng tác.

d) Tổng thống nói rằng bao giờ chính quyền cũng dựa vào hậu thuẫn của nhân dân.

5.— Do đó, BS Lương buộc lòng phải tạm ngưng cuộc tuyệt thực kể từ 20g ngày 10-12-70 để sưu tập hồ sơ cần thiết trình Tổng thống.

6.— Tùy theo sự giải quyết của chính quyền sau khi BS Lương trình hồ sơ, Nhóm Hà Thúc Nhơn sẽ quyết định thái độ.

Saigon, ngày 11 tháng 12 năm 1970
Nhóm HÀ THÚC NHƠN

SINH HOẠT

VĂN HỌC

NGHỆ THUẬT

TRANH LỤA VÀ HOẠT HỌA

Sau gần 20 năm bắt đầu vào nghề vẽ, Bé Ký không thể nhớ mình đã vẽ bao nhiêu bức tranh không kèm theo phác họa vẽ thử, có lẽ trên một ngàn bức.

Lần triển lãm thứ 16 của nữ họa sĩ tại trụ sở Pháp Văn Đồng Minh Hội, đường Gia Long Saigon vừa qua Bé Ký trưng bày 37 bức tranh lụa và 5 bức hoạ. Phòng triển lãm khai mạc vào ngày 4-12-1970, thì ba ngày sau, khi chúng tôi tìm chị tại phòng tranh hầu hết các bức tranh trưng bày đã có người ghi tên dành phần, Bé Ký cũng là họa sĩ trẻ Việt Nam bán được nhiều tranh nhất từ trước đến nay.

Sở trường của Bé Ký vẫn là tranh hoạt họa. Những nét đen mực tầu nỗi bật trên nền trắng diễn tả các cử động, hình dạng của nhân vật, một nét chân dung hay một dáng người nằm nghỉ, một người gầy gò đang nâng bát cơm lên miệng, hay hai ông bà già đang dùn nhau đi, tất cả đều đầy những nét linh hoạt, mạnh mẽ, phóng túng và luôn luôn có chút vẻ hài hước nhẹ nhàng.

Nét vẽ của Bé Ký mạnh dạn và đơn sơ, trông như là họa sĩ chỉ cần đặt bút xuống và đưa một đường tay là các đường nét đã nhịp nhàng hiện lên tạo nên một hình ảnh sống động.

Nhưng những nét đơn sơ mạnh dạn đó cũng do là kết quả của một công trình luyện tập công phu để quan sát, chụp lấy các hình ảnh bằng con mắt thông minh, ghi chép và chọn lọc.

Tranh lụa của Bé Ký mang dấu vết của tranh hoạt họa. Dù họa sĩ đã phủ lên những đường nét các khoảng màu sáng tối nhưng các đường nét vẫn còn nỗi bật lên như là yếu tố chính của bức tranh. Nếu bỏ tất cả màu sắc đi thì riêng đường nét còn lại vẫn tạo nên một bức tranh riêng.

Bức tranh số 25 mang đề tài Đốt Pháo là một tác phẩm đặc sắc trong phòng tranh Bé Ký kỵ này. Họa sĩ mô tả một chú bé đang châm lửa vào ngòi pháo, và mấy cô chú khác tay bịt tai, chân nứa co lên muốn chạy, nứa nhấn xuống muôn dừng lại, mình quay đi nhưng mắt vẫn ngoái nhìn cái pháo sắp nổ đùng.

Chúng ta phải nếm kỹ những con mắt của các nhân vật diễn tả dưới ngòi bút Bé Ký. Luôn luôn có những dấu chấm, những nét nhẹo tài tình, có con mắt rõ ràng là một cái dấu hỏi treo lên như tờ mờ, như kính ngac.

Những nét cầm, những nét miệng, những bàn chân cũng là các nét độc đáo dưới ngòi bút Bé Ký, mà khó lòng một họa sĩ nào có thể đạt tới mức độ tự nhiên và sống động đến thế.

□ HẢI LƯU

Nữ họa sĩ Bé Ký



Những phác họa đó sẽ dùng làm chất liệu để chị tạo nên cái bức tranh cảnh đồng quê hiện đang trưng bày.

Hè phố Hải Phòng tới lề đường Sài Gòn

Trong phòng tranh Bé Ký, họa sĩ Hồ Thành Đức chia sẻ về bức tranh Bé Ký vẽ một bà già miền Nam, một đứa bé chăn trâu miền Nam, nhưng mà ai nhìn vào cũng thấy nét vẽ chứng tỏ người vẽ là người gốc ở miền Bắc.

Bé Ký gốc người Hải Dương, nhưng gia đình lưu lạc và chính chị đã được sinh ra tại ngoại ô thành phố Hà Nội vào ngày 25 tháng 11 năm 1939, với cái tên Nguyễn thị Bé.

Nguyễn thị Bé ra đời trong một gia đình nghèo nàn, rồi lại mồ côi sớm. Theo lời một người thân kể lại, thì Bé Ký đã thất lạc cả gia đình chính trong vụ đói khùng khiếp năm Ất Dậu (1945).

Thời thơ ấu, Bé Ký sống ở thành phố Hải Phòng nhờ mấy người trong họ. Rồi chính tại Hải Phòng, vì mê tranh, Bé đã tới ở với gia đình họa sĩ Trần Đắc người mà tới nay chị vẫn coi là nghĩa phụ.

Bé Ký kể rằng chị mê vẽ ngay từ hồi nhỏ, tập vẽ trước khi tập viết, thấy sách có hình ảnh thì dở ra coi và bắt chước vẽ mấy hình con chim con cò.

Trong thời gian ở nhà họa sĩ Trần Đắc, Bé Ký đã bắt đầu tập vẽ, nhưng cô bé 11, 12 tuổi cũng phải ôm một hộp gỗ « hàng xén » đi bán dạo trên các đường phố Hải Phòng. Một lần, buổi trưa, cô bé ngồi nghỉ trên một cầu thang cao, dây o hố lầu buôn bán, đặt hộp hàng hóa trên đầu, dở giấy bút ra vẽ. Trong lúc mải vẽ, hay vì mỏi mệt ngủ gật không biết, cô bé đã sênh chész ngã từ mười mấy bậc thang lầu xuống đất, một lọ nước hoa nhỏ bể vụn đâm vào cánh tay cô họa sĩ, bây giờ vẫn còn sẹo.

Năm 1952, theo gia đình họa sĩ Trần Đắc vào Nam, cô Bé vẫn phải tiếp tục đi bán hàng rong ngoài phố nhưng cô đã bắt đầu bán tranh, và các bức tranh của chính mình. Khi phải ký tên dưới các bức tranh đầu tiên, cô không chọn một biệt hiệu nào khác, chỉ cần ký cách chân phương rằng : Bé Ký. Thế là cái tên Bé Ký ra đời.

Cái tên đó bắt đầu xuất hiện một cách trang trọng trong một phòng triển lãm và bắt đầu nổi tiếng từ năm 1957.

Cuộc triển lãm đầu tiên đó đã được các giới thương mại, hội họa tán thưởng, các báo chí ca ngợi. Tạp san Trẻ là tờ báo đầu tiên giới thiệu đầy đủ các hình ảnh của nữ họa sĩ dưới ống kính Nguyễn Mạnh Đan vào số ra mắt, năm 1957.

Sau khi nổi tiếng và tranh bán được nhiều, Bé Ký vẫn tiếp tục lang thang đi vẽ và bán tranh trên các lề đường Tự Do, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Cho đến khi vì những sự bất đồng với gia đình, Bé Ký đã di tản một đời sống tự lập với hai bàn tay trắng.

Những tờ báo ngoại quốc Tranh giả ở Sài Gòn Chợ Lớn

Nhưng riêng hai bàn tay trắng của Bé Ký cũng là một sự nghiệp.

Chi cần một tờ giấy trắng, một mẩu bút chì, Bé



Nữ họa sĩ BÉ KÝ

Ký lại bắt đầu cuộc đời mới và tiếp tục nghề vẽ như một thú vui, một sự thỏa mãn tinh thần và một cách sống.

Tuy là một họa sĩ bán nhiều tranh bậc nhất trong các họa sĩ trẻ, Bé Ký hiện nay vẫn sống trong một căn nhà nhỏ bé trong ngõ hẻm ở đường Trường Tán Bưu, với chồng là Họa sĩ Hồ Thành Đức và 2 con trai, 1 con gái.

Nhiều nhà báo ngoại quốc đã tới thăm, phỏng vấn Bé Ký và chụp hình căn nhà nghèo nàn đó.

Bé Ký cũng là họa sĩ tiêđ được nhắc nhở nhiều nhất trong các báo ngoại quốc hiện nay.

Tờ báo Nhật Yomiuri Shimbun, năm 1966 đã viết một bài về Bé Ký với hình ảnh đứa con đầu lòng. Tờ Les Lettres francaises số ngày 8-8-1963, trong bài viết về Hội Họa Việt Nam Hiện Đại (la Peinture contemporaine au Vietnam) của Michel Abrar cũng in hình một tác phẩm của Bé Ký. Michel Abrar đã dành một đoạn dài trong bài để giới thiệu tính chất độc đáo trong nét vẽ Bé Ký, mà ông nhận thấy có vẻ hài hước, dịu dàng và thơ mộng (l'ironie, une certaine tendresse, une touche de poésie). Cuối năm 1968 một hội sinh viên Nhật Bản tổ chức cuộc triển lãm về Việt Nam, với nhiếp ảnh, hội họa và âm nhạc, bức tranh Bé Ký đã được dùng để làm bìa tập tòng mục và được tờ báo the Geijutsu Seikatsu in lại trong số 3 năm 1970.

Những người ngoại quốc thường tìm đến tận xưởng họa riêng để mua tranh Bé Ký. Đầu số là người Pháp rồi tới người Đức, Ý... chỉ có một số ít người Mỹ.

Bé Ký cười cho biết : « Người Mỹ thường mua phải những bức tranh già, ký tên tôi, bày bán ở lề đường Lê Lợi, hay các cửa tiệm Tàu trong Chợ Lớn. Nạn tranh giả đang lan tràn cũng là một nỗi khổ tâm của nữ họa sĩ.

(Xem tiếp trang 49)

BẢN ĐỜI VIẾT VỀ HÀ THÚC NHƠN

Cứ duy trì tên nhóm là HTN

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 11
năm 1970

Thưa Ông,

Hà Thúc Nhơn đối với chúng ta là một Thần Tượng. Theo dõi mục ý kiến bạn đọc, có một vài bạn đề nghị không nên lấy tên Hà Thúc Nhơn để làm tên nhóm hay Đảng đang thành lập e rằng nhắc tới tên Cố Bác Sĩ nhiều quá sanh nhảm làm phai lạt ý nghĩa thiêng liêng đi. Tôi xin góp vài ý mọn về việc này như sau :

Ba tiếng Hà Thúc Nhơn còn mãi ý nghĩa thiêng liêng hay không tùy thuộc vào tư cách và hành động của mỗi người trong nhóm hay Đảng. Tôi đặt nặng vấn đề vào tư cách và hành động của Nhóm hơn việc hằng ngày nhắc nhở nhiều lần ba tiếng Hà Thúc Nhơn. Chúng ta thử tưởng tượng trong nhóm có một vài phần tử bê bối thì dù cả năm không nhắc tới tên Cố Bác Sĩ, sự cao cả Hà Thúc Nhơn đối với quần chúng cũng giảm đi phần nào. Kết luận chúng ta cứ lấy tên Hà Thúc Nhơn làm tên Đảng hay Nhóm để nuôi dưỡng tinh thần đó. Tiện đây xin ông chuyền qua Ban Vận Động thành lập Nhóm ghi tên tôi vào Nhóm.

VÕ DUY
(Phú Nhuận)

Phải dùng biện pháp mạnh với tham nhũng

KBC 3903 ngày 18/11/70

Thưa anh chắc anh chẳng ưa gì tham nhũng, và có lẽ chính anh cũng đã từng là nạn nhân của tham nhũng và bê phái. Tôi nghĩ rằng đối với tham nhũng ta phải dùng biện pháp mạnh, phải thanh trừng hàng loạt và thanh trừng từ gốc rễ tham nhũng mới có hiệu quả. Do đó, nước ta muốn thi hành cuộc « cách mạng » đó, ta phải chuẩn bị đội ngũ thật vững mạnh, phải kết nạp một số « đồng chí » dám sống chết bên nhau, mới mong sống được. Tôi tưởng anh có khả năng làm việc đó.

Hiện nay, có lẽ tham nhũng đang chuẩn bị đối phó với ta, nếu ta không đoàn kết nhất trí, chắc chắn sẽ bị diệt ngay từ trong trứng nước. Ngược lại, nếu ta vượt qua được những khó khăn ban đầu, ta sẽ thu phục được đại đa số dân chúng, và tôi dự đoán lực lượng của ta sẽ hùng mạnh hơn bất cứ lực lượng công nhân hoặc tôn giáo nào, vì nó qui tụ đủ mọi thành phần trong xã hội.

DĂNG DOANH
(KBC 3903)

Thương về Hà Thúc Nhơn

Tôi nhớ đến lời nói của Nguyễn Phượng ngày nào : « Thà chết vinh hơn sống nhục », tôi không bao giờ có ý nghĩ dám so sánh Hà Thúc Nhơn với các anh hùng tiền bối, nhưng giờ đây với đất nước đầy nhiễu nhương vì loạn tham nhũng cái chết của anh cũng nói lên được tinh thần bất khuất « — Thà chết để được tiếng là trong sạch dưới ánh phủ còn hơn sống chung quanh những đống phân đầy ruồi nhặng nơi trần thế ».

Hà t. Nhơn, anh chết rồi, phần mộ anh đó, người người đưa anh đến đó an nghỉ cuối cùng và những giọt nước mắt tiếc thương chắc đã an ủi được vong linh anh phần nào.

Chúng tôi, với mươi tháng khổ rách áo ôm, làm ngày nào xào ngày ấy, 1 tháng làm 5 tháng thất nghiệp, chúng tôi không có gì cho anh ngoài những giọt nước mắt ngậm ngùi, những vẻ mặt ảo nồng và hy vọng đó là những vầng khán tang vẫn lên đầu để tang chế cho anh.

Có tháng trong bọn chúng tôi đề nghị phải nhặt quà súng, nhặt thuốc đẽ đóng góp lại xây mộ cho anh, tháng lại bảo : « Tên Hà Thúc Nhơn phải được kết bằng đèn neon trên bia mộ ». Trong chúng tôi ai cũng cho đó là một ý kiến mới lạ, một thằng nói : « Tên anh Nhơn phải kết bằng đèn để chứng minh sự trong sạch của anh ». Một tháng khác thêm vào : Ủ, phải đấy, tên anh phải được sáng rực lên cho những thằng tham

những cảm thấy mình nhục nhã thấy mình đê tiện hèn hạ ».

— Ủ, phải đấy, tên anh phải sáng lên cho chúng ta, những thằng trẻ hôm nay bắt chước, bắt chước că sự nỗi loạn của anh để được chết anh dũng, chết cho người khác sợ.

Có thằng hỏi : — Bao giờ mình thuê làm ?

Thằng khác :

- Làm ngay.
- Tiền đâu ?
- Ủ nỉ, thật khđ.

Trong im lặng và chực thảng như một đều mang một ý nghĩ là phải nhặt tiêu vờ vắn, hạn chế thuốc và bảo tồn tính toán nếu bắt đèn vào tên anh phải tốn bao và chúng ta phải cần mấy tháng nhặt !

Việc xây mộ anh, chúng tôi tin chắc gia đình anh đã có người làm cho anh rồi, ngoài ra chúng tôi còn đọc báo thấy có ông Tường nào đó đã gửi 5 ngàn phúng điều cho anh để xây mộ. Năm ngàn đồng của một ông tướng chắc chỉ đủ trả tiền cúng thợ. Tuy buồn, nhưng bây giờ chúng tôi vẫn không có gì cho anh hơn ông tướng đó. chúng tôi cảm thấy tủi phận vì bất lực, bất lực vì hoàn cảnh khổ rách áo ôm này.

Không có tiền, một thằng lại cao hứng đưa ra ý kiến — « Minh phải thành lập một cái hội lấy tên « Thương Về Hà Thúc Nhơn » và chúng mình sẽ làm một tập thơ hoàn toàn nói về Hà Thúc Nhơn ». Mọi thằng đều vỗ tay tán thưởng. Tôi thì cười, cười thật lớn. Điều khôi hài nhất là trong chúng tôi không thằng nào làm thơ ra hồn cá, riêng tôi, đòi khi đòi lại xuất khẩu lên câu :

— Ai còn thương tờ đó hay không ?

Hãy cho tờ mượn đỡ trăm đồng. Câu thơ này chính tôi cũng không biết xuất xứ ở đâu, hay là tự tôi thốt lên, nhưng chúng nó cứ khen tôi là thi sĩ, tôi cười khoái chí nên chả đánh chính gì cả, thế

mà bấy giờ tại nô, thằng nào cũng thích làm thơ về anh và riêng tôi, tôi cũng cảm thấy sung sướng với ý nghĩ đó.

Trong những ngày tới, tôi thử giọng lên 1 tiếng chuông này và hy vọng những người như chúng tôi, những người coi anh là thần tượng sẽ gửi đến cho chúng tôi những như thế. Sống như thần thảo mộc chỉ biết mình là khoảng trống vừa tầm mắt. Thần nhiên theo thời tiết. Không thèm biết những gì ngoài môi trường hoạt động, cần thiết. Mà một mai, há không phải bọn trẻ này sẽ phải thay thế những lớp người trước. Vậy thì theo Bác năm giữ và gày tin tưởng cho cùng tuổi với cháu cũng là một điều cần chàng ? Phải làm sao ?

Thôi vậy. Đành lắc đầu. Tui bạ ở đây cũng thế, chúng ngu ngơ như cháu. Mong Bác và nhóm sẽ làm một cái gì thật hách. Và Bác thấy dùng được, tại cháu sẽ là những con tốt đén chờ Bác xử dụng.

Kính,
NYT (KBC 4237)

HỌC :

- Y Tá
- Tá viên điều dưỡng
- Cứu thương
- Cấp cứu phi hành

DUNG :

- Thuốc trong gia đình
- Hành nghề trình được viên
- Làm tài liệu Y học

Tìm mua cho được

CẨM NANG Y HỌC
TOÀN KHOA

Bác sĩ NCUYỄN HOÀNG MAI
Tổng phát hành Nam Cường
185 Nguyễn thái Học — Saigon

Hộp thư Ban vận động lập nhóm H.T.N.

● HOÀNG MỘNG KHÁNH (Nha trang) : Sẽ có người tới liên lạc trong ít ngày nữa.

● LÊ TẤT HỮU (NT) : Địa chỉ cho như vậy liệu có thể cử người tới gặp để dàng không ? Sợ khó tìm vì không có số nhà. Chờ trả lời.

● T.T.T (Quai Nhơn) : Không nên khách sáo với anh em làm gì. Ý kiến của anh hiện đang được anh em chuyển tay nghiên cứu. Sẽ có tin cho anh sau. Về những tin như gửi kèm, anh có thể gửi thẳng ngay cho các tờ báo đó khỏi cần qua báo Đời hay BVĐ. Thành.

● THÙY NGÀ — THANH LOAN (Sài Gòn) : Miễn là có thiện chí hoạt động, đừng mặc giề về tuổi tác hết. Hãy liên lạc với tòa soạn Đời vào những giờ làm việc, nhất là chiều thứ bảy cuối tuần.

● NGUYỄN LIỀU (Quảng Ngãi) : Đã nhận thư. Trong khi chờ đợi tài liệu gửi tới tay, xin anh cứ coi như là người đại diện của Ban VĐ tại QN. Sẽ liên lạc sau để bàn về một số công việc chi tiết. Thành.

● NGUYỄN THẾ CUNG (BMT) : Đã nhận được thư. Sẽ cho người xem lại những sự việc được anh ghi trong thư và cũng sẽ có người ghé BMT để gặp anh trong ít ngày nữa.



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

Anh chàng hạ sĩ quan từ giã Tr. tá Hồ, trước khi anh ta đi, anh ta không quên khóa trái cửa lại theo như lời yêu cầu của Trung tá Hồ, ông say rượu đã dám làm bậy lầm, ngày mai mình phải tới thiệt sớm.

Còn lại một mình trong căn phòng, Trung tá Hồ vẫn chưa chịu thay quần áo, ông quơ chai nước lạnh lên uống ừng ực, cơn khát nước đến muốn cháy cò, Trung tá Hồ bỗng dừng lại khi ông chợt nhìn lên tấm hình lồng kiếng đặt trên bàn, tấm hình vợ con ông, ông bưng tấm hình lên bằng cả hai tay, ông chăm chú nhìn vào đó, ông nhìn vào người vợ xinh đẹp của ông, đứa con trai lúu linh, những giọt nước mắt lăn dài trên má ông, ông úp mặt vào tấm hình:

— Em ơi, con ơi, bây giờ anh hết rồi, anh không còn gì trên cõi đời này nữa, anh khóc lầm em biết khóc, những buổi tối anh về nhà không có bóng một người thân, không còn ai săn sóc anh những lần anh say rượu.

Trung tá Hồ chen chặng đi trong phòng, ông cởi phanh ngực áo, ông thấy chiếc bắn rộng ông ngả lưng nằm xuống, ông úp cái hình vợ con lên ngực mình, ông cảm thấy vật gì đó cõm cõm bên hông mình, à khẩu súng, khẩu K54 mà ông

đã tước được của một tên tiểu đoàn trưởng Việt Cộng trong trận đánh Giồng Trôm.

Trung tá Hồ cầm khẩu súng, ông nhìn lên trần nhà ở trên đó có mấy con thằn lằn đang chạy đi chạy lại bắt muỗi, ông nhắm một con rồi nổ một phát, tiếng súng nổ vang trong căn phòng, con thằn lằn nát bét những con khác chạy toán loạn, Trung tá Hồ khoái chí cười lớn, ông nở liền mấy phát súng nữa, tiếng nổ vang làm ông như trút được nỗi buồn ấm ách trong lòng, ông nghe tiếng còi của quân cảnh, tiếng bước chân chạy ngoài hành lang rồi tiếng đập cửa, Trung tá Hồ cười lên sảng sạc, ông hướng mũi súng còn bốc khói ra cửa;

— Thằng nào lộn xộn tao bắn bỏ mạng.

Anh chàng trung sĩ tài xế nghe tiếng nổ vội vàng lái xe chạy lại, anh biết tiếng nổ đó từ phòng Trung tá của mình. Anh vội vàng nói với những người quân cảnh có mặt trước cửa phòng Trung tá Hồ :

— Trung tá say rượu, trời ơi tôi không biết có sao không?

Một người quân cảnh lắc đầu :

— Tr. tá không sao hết, ông còn đòi bắn tự tôi nữa kia, ai khóa cửa ngoài như vậy không biết,

— Tôi, chính tôi, ông sợ ông say rượu rã ngoài làm ầu nên biếu tôi khóa cửa lại, ông có phách gì thì cũng chỉ có phách trong phòng ông thôi.

Trung sĩ Năm tới đứng nép ở một bên cửa nói vọng vào :

— Trung tá ơi, Năm đây Trung tá.

Trung tá Hồ đã bắn hết băng đạn, ông lên tiếng:

— Thằng Năm đó hả, mày không về ngủ đi còn tới đây làm chi nữa.

— Thấy Trung tá nô súng sơ quá nên tới đó Trung tá.

— Tao không bắn ai hết, tao chỉ bắn mấy con thằn lằn, tao nghe mấy con thằn lằn tặc lưỡi buôn quá nên bắn chúng nó.

— Trung tá đừng bắn nữa, bắn như vậy là phạm vào quân kỷ.

—Ờ há, thôi chúng mày về đi, mày biếu cả mấy thằng nào đó đừng bên ngoài về đi, tao bức mình tao bắn thấy mẹ tất cả bây giờ.

— Dạ tuân lệnh Trung tá.

Trung sĩ Năm quay lại mấy người lính quân cảnh :

— Xin các ông về cho, không có chuyện gì xảy ra đâu, bây giờ ông say rượu, chuyện gì cũng nên đề đến mai, ông say rượu chỉ một lát nữa ống ngủ thôi mà.

Một người quân cảnh càu nhau :

— Say rượu, ông Trung tá này say rượu hoài...

Mấy người quân cảnh lên xe ngồi, chiếc xe vụt chạy đi, người sĩ quan quân cảnh nói với viên hạ sĩ tài xế :

— Cậu cho tôi xuống dinh tư lệnh.

Chiếc xe chạy lại dinh tư lệnh gần đó. Anh chàng sĩ quan quân cảnh vội nhảy lên những bậc tam cấp vào phòng khách, ông Tư lệnh và bà Tư lệnh đang ngồi coi tivi, người sĩ quan quân cảnh chào cứng người, Trung tướng Tư lệnh xứng xinh trong bộ quần áo pi da ma bắng lụa màu mỡ gà, ngang dâu lên hỏi :

— Có chuyện gì vậy?

— Xin báo cáo, Trung tá Hồ say rượu nên nô súng bậy bạ.

— Có ai làm sao không?

— Thưa không, ông ta nô súng trong phòng riêng ông ta.

Trung tướng Tư lệnh lại hỏi :

— Trung tá Hồ là thằng nào vậy?

— Thưa Trung tá trưởng phòng 5 mới đổi về đây được ít lâu.

Bà Tư lệnh chêm luồn :

— Cái thằng Trung tá ba gai đó mà, thằng mà tôi xin ông cho đổi nó về đây để ông trị nó đó.

Trung tướng Tư lệnh làm bầm :

— Nhiều thằng ba gai quá làm sao mà **nhớ** được thằng nào.

Bà Tư lệnh bức mình :

— Ông thì còn nhớ cái gì nữa, chuyện của ông mà tôi cứ phải giải quyết dùm ông hoài.

Cô Thanh Loan, con gái cưng của ông bà Tư lệnh từ phòng trong đi ra, nàng ngồi xuống một chiếc ghế sa long gần cha mẹ, nàng nghe cha mẹ mình đối đáp với nhau, người sĩ quan quân cảnh vẫn đứng nghiêm ngay lối cửa ra vào chờ lệnh, bà Tư lệnh quay lại người sĩ quan quân cảnh :

— Anh về nói với với thằng Trung tá đó rằng lần này ông Tư lệnh tha, lần sau còn say rượu lộn xộn nữa ông Tư lệnh nhớt nghe không?

Anh chàng sĩ quan quân cảnh lại chào cứng người :

— Xin tuân lệnh.

Anh ta quay đằng sau đúng cơ bản thao diễn dáng đi của anh ta hùng dũng. Bà Tư lệnh nhìn thấy con gái, bà hỏi :

— Khuya rồi sao con không đi ngủ.

Thanh Loan không trả lời mẹ, nàng hỏi :

— Có chuyện gì đó ba má.

Ông Tư lệnh còn mải coi tivi, ông không trả lời con, bà Tư lệnh nói :

— Có chuyện gì đâu, cái thằng Trung tá say rượu rồi bắn ầu.

— Trung tá nào đó má?

— Thằng Trung tá Hồ, cái thằng ba gai đó mà...

Thanh Loan biết Trung tá Hồ, nàng có gặp ông ta nhiều lần, người đàn ông râu xóm trong dáng điệu oai phong, nàng cũng nghe người ta nói về những chiến công của ông ta, nàng thích khuôn mặt đầy đần ông tính của ông ta, Thanh Loan còn nghe nói về vụ vợ con ông ta bị chết hồi Tết Mậu Thân. Mới buổi chiều nay khi nàng đi học về nàng gặp ông ta ngồi uống rượu ở quán ngoài bờ sông. Thanh Lan nói :

— Con thấy ông ta là người tốt mà.

Bà Tư lệnh trừng mắt :

— Con biết gì mà nói.

— Không, con thấy người ta nói vậy.

Bà Tư lệnh lắc đầu :

— Con là con nít, con không biết gì hết, đừng có xia vào công việc của ba má.

Cô con gái im lặng một lát, nàng lý sự :

— Con nghĩ rằng việc đó là việc của ba chứ đâu phải việc của má.

Bà Tư lệnh muốn nồi giận về lời bình phẩm của con gái, bà đánh trống lấp :

— Má nói con không biết gì hết, con đừng có xia vô, ba mà ấy hả, ba mà làm được cái gì. Nhưng tại sao mà lại bình vực thằng Trung tá Hồ, bộ mà quen nó hay sao?

(CÒN NỮA)

TÂM SỰ BẢN ĐỜI

Tòa soạn đã quyết định mở thêm mục «TÂM SỰ BẢN ĐỜI». Trong khuôn khổ mục này chúng tôi sẽ trích đăng hết thảy ý kiến của bạn đọc gửi về tòa soạn hoặc nhận định về nội dung của tờ báo để giúp tòa soạn loại dần các khuyết điểm hoặc phát biểu về mọi vấn đề thời sự. Mục đích của việc trích đăng này là nhằm phô biến mọi ý kiến của độc giả thường vẫn bị bỏ quên hầu tạo dịp trao đổi không những giữa tòa soạn và với độc giả nữa. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng để phản ánh trung thực tâm sự của bạn, mục này sẽ trích đăng nguyên vẹn mọi ý kiến, dù đó là ý kiến trái nghịch hoặc công kích chính tòa soạn.

Rác và thủ đô Saigon

Nói đến thủ đô Saigon và rác là một vấn đề cũ rich. Tuy nhiên, nếu sự việc không đặt thành vấn đề thi bộ mặt của thủ đô Saigon (kè cả tinh lý Gia Định) có thể vinh dự một bộ mặt cô gái bị ghê, lác, nếu cứ ù lì, không chữa trị thi dấu vết ghê lác ấy càng bị an lan, xấu xa, đơ bần. Ai con thích mình nữa!

Saigon, Saigon thủ đô yêu quý của đất VN tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp lẩn xấu xa. Vì thế Saigon cần phải luôn luôn cải tiến, cải tiến không ngừng và cải tiến trước nhất.

Phải nhìn nhận và khen tặng cho Saigon ngày nay đẹp lảm. Nào là hàng hàng lớp lớp những building cao ngất, những con đường tráng nhựa phẳng lì rộng thênh thang. Trung tâm thủ đô lại có vòi nước đẹp, có nhiều pho tượng lịch sử, nhiều công viên sạch sẽ... trông thật sạch sẽ, hấp dẫn. Về đêm, ánh đèn muôn màu mờ ảo, lấp lánh, chớp nhoáng ẩn hiện càng

tạo cho Saigon thêm phần mỹ miều dễ mến.

So với ba mươi năm về trước, Saigon ngày nay thật là văn minh tiến bộ, tiến một cách kinh khủng thì ai còn dám bảo dân tộc VN lạc hậu, đất nước VN bị chiến tranh tàn phá!

Nhưng, nếu đi sâu vào nội địa thủ đô Saigon và tinh lý Gia Định, người ta sẽ thấy những đồng rác to tát, bừa bãi, bẩn thỉu, hôi thối chịu không nổi.

Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ nêu một khía cạnh: «Rác» mà thôi, và trước khi viết chú gởi tôi được một người bạn góp ý khen như sau: «Thật ra vấn đề này không có gì mới mẻ, nhưng nó là một tệ trạng mà các cấp hữu quyền vẫn xem thường, không đặc biệt quan tâm đến nên rác rến tại thủ đô Saigon càng ngày càng tồi tệ hơn».

Theo nhận xét thiền cận của chúng tôi, rác rến tại thủ đô không phải là một vấn đề nau giải, vì thế nhà chức trách cần phải sớm nghiên cứu lại, quan tâm đến việc tổ chức đặt kế hoạch và theo dõi tận nguồn gốc để giải quyết ách khoát sự việc h้า chỉnh trang cho bộ mặt thủ đô thèm phần lịch sự, đồng thời, còn giữ được vệ sinh công cộng cho dân chúng nghèo khổ tại thủ đô.

Biết rằng từ lâu chánh quyền có chủ trọng vào vấn đề này, nhưng xét thấy sự việc không mang lại kết quả mong muốn, trái lại càng ngày càng suy đồi hơn. Bởi thế, vấn đề cần phải được duyệt lại toàn diện:

ĐỊA ĐIỂM: Lấy vài dẫn vụ nhỏ: Hiện tại dốc cầu Trường Minh Giang (phía chợ) có một bãi rác lớn tại đường Võ di Nguy Phú Nhuận (ngay nghĩa địa) kế bên lề đường một bãi rác. Cả hai đều có trảng xi măng, nhưng cả hai đều nằm ngay lề đường. Ngoài ra còn rất nhiều đồng rác bừa bãi ở khắp nơi...

Các đồng rác đều gây ra mùi khó ngửi, trong thật bẩn thỉu, khiến kẻ qua đường phải bịt mũi, nín thở, ngoảnh mặt đi không dám nhìn. Thiết tưởng các bãi rác nên chọn 1 địa điểm ẩn khuất, xa đường phố, xay kín đáo, để tránh cho người chung quanh sự khó chịu, đồng thời

còn tạo được vẻ mỹ quan cho đô thành.

ẤN ĐỊNH GIỜ: Tại mỗi bãi rác nên kẻ một tấm bảng ấn định giờ cho người mang rác đến đổ và ấn định giờ cho xe đến bốc rác, tiện nhất là về đêm. Xe chở rác phải kín để tránh rơi rớt dọc đường. Hoặc tại mỗi bãi rác, xây hầm đốt rác và thiêu hủy mỗi ngày vào giờ đêm, vừa tránh được mùi hôi và sự nóng bức.

VỆ SINH: Tại mỗi bãi rác, sau khi được xe bốc xong hoặc sau khi thiêu hủy, phải được tẩy rửa và khử trùng. Nhân viên phụ trách về công tác này phải được cấp phát đồng phục đủ bộ, gồm có găng tay bằng cao su, giầy ống và lười đeo ở mũi, để tránh cho họ sự nhiễm trùng. Đặc biệt nên ưu đãi những nhân viên này.

GIÁO DỤC: Chính quyền nên dùng mọi phương tiện gày phong trào giáo dục dài hạn, khuyến khích và chỉ dẫn mọi người cần giữ vệ sinh chung cho gia đình, cho thành phố được sạch sẽ.

TRUNG PHẠT: Sau thời gian phát động việc giữ gìn vệ sinh và sạch sẽ chung cho đô thành, chánh quyền phải có một biện pháp trừng trị gắt gao những phần tử vi phạm để làm gương cho mọi người. Được vậy, tình trạng rác rến bừa bãi trong thành phố Saigon và tinh lý Gia Định sẽ cải thiện, tệ trạng mới được chặn đứng mà từ lâu không chấn chỉnh được.

Nếu chút ý kiến về vấn đề trên, chúng tôi thầm nghĩ, từ bao nay mặc dù đất nước trong tình trạng chiến tranh, chánh phủ vẫn nghĩ đến tiền đồ dân tộc, chọn nhiều nhân tài cho du học khắp năm châu, cốt thu thập mọi kiến thức văn minh tiến bộ của xứ người đem về xây dựng cho quê hương. Nay chẳng lẽ vấn đề rác rến nhỏ nhặt này chánh phủ lại bỏ công quỹ cử người ra ngoại quốc nghiên cứu, học tập mới làm được hay sao! Và nếu tình trạng bát buộc cứ nhất nhất phải lệ thuộc mãi nơi người ngoại quốc thì còn gì là danh dự quốc gia, chí tự cường, tự lập và tự quyết của dân tộc!

Với đa tiến bộ đang vươn lên của đất nước và dân tộc, với sự canh tân toàn diện của chánh phủ,

với thiện chí và nhân tài trong hàng lãnh đạo, các tệ đoạn dù cho nhỏ nhặt cũng cần phải được chánh quyền lưu tâm và xây dựng lại.

Phải làm và làm cho bằng được để tẩy chay tệ trạng rác rến bẩn thỉu còn đầy đầy trong thành phố ngày nay.

NGÔ THÀNH LONG
Đài Bắc

Sinh viên du học tại Nhật và Đảng Beiheito

Tokyo 14-11-70

Kính thưa ông,

Chúng tôi hiện là một số anh chị em Sinh Viên Việt Nam đang du học tại Nhật Bản và cũng là độc giả của quý báo. Nay anh em chúng tôi có một việc kính nhờ quý báo cho đăng tải để dư luận tại Sài Gòn được rõ, và cũng kính nhờ quý báo đệ trình lên tổng nhà Du Học dùm anh em chúng tôi, chúng tôi rất đội ơn và cũng là một việc phục vụ độc giả cũng như xứ sở.

«Kính thưa ông Tổng Trưởng Bộ Quốc gia Giáo Dục; chúng tôi hiện là một số anh chị em Sinh Viên Việt Nam đang học tại Nhật Bản, nay anh em chúng tôi kính xin trình với ông Tổng Trưởng một việc như sau:

«Chắc dư luận tại Sài Gòn ai cũng rõ gần đây tại Nhật Bản nay sinh ra nhiều phong trào Cộng Sản (Thí dụ: Đảng Người Việt Nam tại Nhật Bản tranh đấu cho hòa bình và thống nhất đất nước. Tiếng Nhật gọi vẫn tắt là Beiheito) một số anh em đã bị bọn Cộng sản lôi kéo rất đông vì 1 lý do rất dễ hiểu: tất cả mọi SV mới sang đều bị bọn Cộng sản lôi kéo và bắt đầu em lo săn đón giúp đỡ lấy cảm tình, còn các tay đàn anh thì lo chạy chot xin xỏ giúp đỡ vấn đề thi và đại học. Cuinh vi thi và đại học khó này mà anh em chúng tôi rất cần phải để nêu lên với ông Tổng Trưởng như sau: Bên này tất cả bọn đàn em tay sai của nhóm CS kia, chuyên di lôi kéo khuyến dụ anh em, hiện đang học tại Trường Đông Kinh Nghĩa Lộ Đại học, 1 trường có liên hệ với chính phủ VNCH và viện Đại học Cần Thơ, chính vì có sự liên hệ này: sau khi bị SV Nguyễn An Trung (Đảng trưởng đảng Beiheito

(Xem tiếp trang 48)

HỘP THƯ TÒA SOẠN

L.N.N. (Cần Thơ): Đã nhận được thư nói về ông Q.V.K. Riêng chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là một trong số hàng trăm ngàn chuyện «ngược đời» mà mỗi người chúng ta đều biết rõ. Vậy, hãy bỏ vụ đó để nói những chuyện ngược đời đặc biệt hơn nhé, ông bạn. Chờ thư ông.

HÀ TRƯỜNG HOA (Chợ lớn): Làm thơ thì cứ làm chứ chờ phải được học xong một lớp «mới dám cầm bút» thì bao giờ mới cầm bút được đây. Vì theo chỗ hiểu biết của chúng tôi hiện không ở đâu có một trường «đào tạo thi sĩ» cả. Cứ mạnh dạn viết và gửi về tòa soạn. Chờ tin của Hoa. Mến.

NGỌC TÁNH (KBC 4311): Cũng đã từng gửi thơ đăng báo như Tánh nên chú hiểu rõ sự chờ đợi nóng nẩy của Tánh lắm. Nhưng chắc Tánh hiểu rằng, ngoài trừ những thiên tài đường như ai cũng cần phải có đức tính kiên nhẫn, nếu muốn tiến tới thành công. MS vẫn chưa được chọn, tuy nhiên, Tánh hiểu ý chí chó. Vấn đề quan trọng không phải đăng mà là viết, viết liên tục và say mê mãi. Mến.

ĐOÀN V. KH. (Nha Trang): Ý kiến của bất kỳ ai cũng đều được tôn trọng như nhau cả. Không bao giờ có chuyện phân biệt quá đà như KH. sợ đau. Nếu có sự phân biệt như thế thì tòa soạn xin ý kiến của các bạn đọc làm chi.

NGUYỄN VIẾT THU (Tây Ninh): Số báo phân phối đi các tỉnh hoan toàn do các nhà phát hành quyết định. Tòa soạn chỉ có nhiệm vụ làm thành tờ báo và sau đó chỉ có thể đề nghị nhà phát hành lưu ý tăng báo cho các địa phương có lời yêu cầu. Nhưng đề nghị của tòa soạn có thể được thỏa mãn và cũng có thể không, tùy thiện chí và điều kiện của nhà phát hành. Rất mong các bạn thông cảm. Trong trường hợp bị thiếu một vài số vì không mua kịp, xin bạn cứ tin cho tòa soạn biết. Nếu có, chúng tôi sẽ giải quyết giúp bạn.

LÊ SA (Phan Thiết): Đã nhận được thư. Chúc mạnh luôn và sáng tác đều. Thân.

NGÔ HOAN (Huế): Sau khi nghiên cứu kỹ các ý kiến của các bạn đọc, tòa soạn cũng còn cần một thời gian chuẩn bị mới thực hiện được việc đòi mới tờ báo. Tuy nhiên, chắc là không đến nỗi khiếu bạn đọc «phản đối» đến mức đầu bạc phênh» đâu. Lòng gì mà bị quan quá thế?

Những thi bản sau đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trong các số báo tới: Ngọc Lan, Thực Đoan (T.V. Dũng), Thư xuân của một thằng lang thang (T.N. Châu), Gởi từ nơi xa (H.D. Chóng).

Tòa soạn mới nhận được thư của các bạn có tên sau :

— Lê Sa (Nha Trang), Ngọc Tánh (KBC 4311), Thủ Hán (Đà Lạt), Phương Nguyên Đài (KBC 3611), Hoàng Hoa (Đà Lạt), Tô Thành Thủy (Cần Thơ).

Xin các bạn chờ tin trong số báo tới. Bài nào không được nhắc trong mục thư được chọn tức là đã bị loại. Riêng những bài được chọn sẽ chỉ được đăng khi những bài ối động từ trước đã được đăng hết.

MÁCH GIÚP

Ai bị té bại, phong thấp, nhức mỏi (nhất là khi trời trời thường hay cảm vặt, mỏi gân cốt và vai, đau các khớp xương và bắp thịt, hoặc bàn tay nhiều mồ hôi), dù kinh niên muốn được trị khỏi ngay bằng thuốc già truyền rất thần hiệu hãy hỏi nhà buôn THANH THẢO, số 266 Lê Quang Định (xóm Gà) Gia Định, hoặc Đ.T.: 41.323. Nhờ chỉ dùm.

Tâm sự bạn đời

(TIẾP THEO TRANG 47)

tay chân đàn em vô học tại đó. Trước sự việc, một mầm mống vô cùng nguy hiểm như thế, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vô tình mà đã đào tạo cẩn cứ cơ sở cho bọn Cộng Sản, anh em chúng tôi tha thiết ông Tổng Trưởng cùng những ai có liên hệ đến trường Nông Nghiệp này hãy mau mau có hành động, để chặn đứng ngay từ đầu giết một con vị trùng đang sanh sỏi nảy nở này; anh em sinh viên chúng tôi kính xin ô. Tổng Trưởng hãy can thiệp lập tức việc cho Sinh viên vô học tại đây vào niên khóa tháng 4 năm 1971 sắp đến, vì chính hiện tại bọn này đang bành trướng kế hoạch chọn người vô đỗ học và đang theo dù dỗ anh em không có trường đó anh em sẽ định những trường khác học như thế khỏi bị chúng vò tròn Cộng sản của bọn. Nếu nói rằng nông nghiệp cần thiết cho Quốc gia và chính phủ vẫn đề phu tinh trạng cũ thì thử hỏi sau này các Kỹ sư nông nghiệp này sẽ là ai? Cộng sản? Chẳng khác nào chính phủ ta đã tạo cho bọn họ 1 cơ sở sinh sống sao? Đây là một điều vô cùng nguy hiểm nó đang bành trướng mạnh mẽ. Vì thế anh em sinh viên chúng tôi yêu cầu ông Tổng trưởng hãy có biện pháp thích ứng trong niênhóa 71 sắp tới. Đáng buồn thay cho Tòa Đại sứ VN tại Nhật bảo hộ giúp SV nhưng bẽ tròng ra sao họ chẳng biết gì! Hay là họ biết mà họ làm ngơ?

Một lần nữa anh em SV chúng tôi kinh thỉnh ông Tổng trưởng bộ Quốc gia Giáo dục hãy lập tức ngưng việc thi cử vào trường Nông nghiệp này, không có trường này anh em sẽ thi vô những trường khác, để tránh một mầm mống tai hại về sau cho xí sở chúng ta.

Với những điều nói trên anh em SV chúng tôi đặt mọi tin tưởng vào quý ông Tổng trưởng và rất mong ông có 1 biện pháp hữu hiệu để chặn đứng một mối nguy cho xí sở để chặn đứng những SV « ăn cắp quốc gia thờ ma Cộng sản ». Chúng tôi xin đòi ơn ông Tổng trưởng rất nhiều. Và rất mong dư luận tại Sài Gòn sẽ hiểu rõ hơn.

MỘT NHÓM SINH VIÊN
VIỆT NAM

Nói chuyện với đầu gối

(TIẾP THEO TRANG 39)

Thi xin bạn gửi thư về tòa soạn giới thiệu tên tuổi, kèm theo mọi thành tích đầy đủ. Đề số báo được phong phú, và những người được giới thiệu, xứng đáng là những người sạch thực sự. Bởi kèo gọi sự cộng tác của toàn thể bạn đọc, nếu biết ai trong sạch thì thẳng thắn giới thiệu với Đời vì một minh báo Đời không thể biết hết, khám phá hết những người sạch để giới thiệu, mà bỏ rớt thi thật đáng tiếc. Chẳng hạn Đời nhờ các bạn giới thiệu dùm một dân biểu sạch, một nghị sĩ sạch, một tướng lãnh sạch, một quân nhân cấp tá sạch, một binh nhì sạch một tinh trưởng sạch (điều này e khó quá) một cảnh sát sạch, một trưởng ty quan thuế sạch, v.v...



BÓNG TỐI ĐI QUÀ

(tức 1287 ngày trong Bộ chí
huy tối cao MT DTGPMN)

Hồi ký : VŨ HÙNG

Cải biên : KIM NHẬT
tập 2 đã phát hành trên
toàn quốc

— Bạn đọc báo Đời không đọc BÓNG TỐI ĐI QUÀ không phải là bạn đọc của Đời.

— Một tác phẩm không được đọc sẽ ức đến học máu mà chết.

Sinh hoạt văn học nghệ thuật

(TIẾP THEO TRANG 41)

Chị kè chuyện có lần mang một bức tranh tới tiệm kiếng của người Tàu làm khung. Tranh ướt bị làm nhè mắt một nét. Mấy ngày sau, chị thấy một bức tranh vẽ can theo bức tranh của mình, mà người vẽ giả đã tô cả nét mực nhè nhẹ nữa! Bé Ký cũng biết tên những người chuyên vẽ tranh giả ký tên mình, nhưng « can không nỗi » và cũng không nỗi lòng tố giác.

Ai gặp người nữ họa sĩ này cũng nhận thấy vẻ thực thà chất phác. Ít có một thiếu phụ nào chuyên làm đẹp cho tranh mà lại ăn mặc y phục giản dị và tăm thường như thế. Không màu sắc không trang sức mà cũng không phấn son. Không những chỉ bận tâm lo chăm sóc cho chồng, con, nhà cửa, mà một buổi tối khi chúng tôi tới thăm, còn thấy Bé Ký đang lúi cúi ở trước hè nhà tôi tắm, hỏi: « Chị đang làm gì? » thì nữ họa sĩ trả lời « đang dọn ổ cho mấy con chó nó nấm, sợ mưa ». Lời nói năng của Bé Ký cũng biếu lộ một tâm hồn mộc mạc chân thật. Đề diễn tả lòng say mê của mình, Bé Ký chỉ lập đi lập lại: « Tôi mê vẽ lấm, tôi, tôi mê vẽ lấm ».

Ít người sống một thời thơ ấu gian truân, một tuổi thành niên vất vả mà vẫn giữ nguyên được cái vẻ chất phác và thẳng thắn như vậy. Ông chồng của nữ họa sĩ bảo rằng: « Cả tờ báo Chính Luận mua về, bà ấy chỉ coi có mỗi trang Mai Bè Bi thôi. Còn mờ Ti vi ra coi là chỉ cốt coi phim hoạt họa ».

Có lẽ nhờ tâm hồn chân phác đó mà nét vẽ của họa sĩ luôn luôn còn đầy vẻ sống thực thơ mộng.

Cuộc tranh đấu...

(TIẾP THEO TRANG 11)

BS LƯƠNG Y NHƯ BS NHƠN

Theo tin STA thi hồi 8g tối, Y sĩ Thiếu Tá Lương đã trở lại QH bằng 1 xe nhà, cùng đi với ông có nhiều sĩ quan cấp úy khác, nhưng chỉ có 1 mình BS Lương xuống xe tay ông vẫn còn cầm trái lựu đạn M26 đã rút kip và một trái lựu đạn khác bỏ trong túi quần. Sau đó ông Lương đã đón 1 chiếc taxi đi một mình. Cũng theo tin trên đáng lý trong cuộc gặp gỡ giữa TT Thiệu — Y sĩ Lương có DB Mã Xái và DB Hồ Văn Minh Đệ I Phó Chủ tịch HV cũng tham dự nhưng vào giờ chót cả 2 DB này không dự được vì « bận công vụ ». Y sĩ Lương là cháu cựu Tướng Đỗ Mậu, sinh ở Quảng Bình.

DB Mã Xái, bạn thân của T.T. Lương cũng như cố đại úy Hà T Nhơn vừa cho báo chí hay BS Lương và BS Nhơn đều là 2 người sạch sẽ trực có rất hiều điểm trùng hợp với nhau. Vì thế đã xảy ra chuyện quá khích: Th. tá Lương đến đứng trước trụ sở Hạ Viện.

SINH TỬ PHÙ

(TIẾP THEO TRANG 33)

hỏa, đó là các xã hạng C đều cố gắng mổ; tháng bắt lấy « một tên VC » để báo cáo thành quả. Sau 5 tháng tức thì xã hết mẻ nó VC, có hy vọng lên hạng C.

Nhưng làm kiểu đó 1 hồi rồi, các cố vấn nhận thấy việc bắt 5 người dễ quá, chưa đủ yếu tố để gọi là trừ được 5 tháng CS. Muốn đánh tiêu chuẩn cho đúng thì phải mô tả rõ hơn: VC nằm vùng là những tên khi bị bắt ít nhất cũng phải có tội; hiển nhiên rồi chờ khôn phải chỉ là tình nghi, nghĩa là phải bị kêu án từ 1 năm trở lên chẳng hạn.

Thế là sau đó, mỗi tháng xã sẽ cố bắt lấy 1 tên Việt Cộng, và tên đó thế nào cũng bị kêu án 1 năm tù.

Ta có thể tưởng tượng theo tiêu chuẩn và phương pháp thi hành đó, thì các thôn xã sẽ được bình định lẹ lẹ. Lẹ là bởi vì không một ông quận nào muốn quận mình lại chậm trễ trong công cuộc bình định và phát triển, làm ông tinh thần phải lo lắng rồi ông tinh thần cũng muốn chương trình bình định và phát triển trong tinh thần phải tiến triển hơn người cho ông tướng tư lệnh vui lòng; và tất nhiên các ông tướng không ai chịu thua kém người trong bảng tổng kết công tác bình định và phát triển...

Nhờ tinh thần làm việc đó, chúng ta thấy các bản báo cáo giờ cũng khá quan.



(CHÍNH LUẬN 12-12)

me ơi,
con nhuć răng !



“ Bà nên dạy con em đánh răng
sau mỗi bữa ăn và mỗi tối trước
khi đi ngủ, để tránh cho con em
bệnh sâu răng. »

Một lời nhắn nhủ

của **Hynos** PHOSPHATÉ

VN EXPRESS

