

DŌI

Wason  
DS 531  
D642+

62

# DŌI BỘ BẮC VIỆT



# ĐỜI

62

## THƯ VIỆN ĐỜI

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

### CHỦ ĐỀ: ĐỒ BỘ BẮC VIỆT

- ĐỒ BỒ BẮC VIỆT NÊN HAY KHÔNG ? của đời.
- ĐÁNH RA BẮC, ĐÁNH VÀO NAM VẤN ĐỀ NĂM Ở ĐÂU của đời.
- TA ĐỒ BỘ TA của iedê.

2

### CHÁNH TRỊ

- GIÁO CHỦ « ĐẠI BỊP » ĐẠI ĐỒNG CỨU THẾ NGUYỄN V SỰ của lãođôn
- NGƯỜI VIẾT ĐỀU NHẤT, BẮT BẠC NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI: HAROLD ROBBINS của ngọcthúlang.
- CIA LÒ CHẾ TẠO VÀ LÀM THỊT TỒNG THỐNG của đời
- NHỮNG GIAI THOẠI VỀ VĂN NGHỆ SĨ TIỀN CHIẾN CỦA HÀ NỘI HÔM NAY của kimnhật

3

### VĂN NGHỆ

- LUỐNG CẢI VÀNG truyện dài của cungtichbiền
- RUỒI XANH truyện dài của nguyễnthụylong

4

### CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GÒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI • SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

ĐỜI • NĂM THỨ HAI • SỐ 62 • TUẦN LỄ TỪ 10-12-1970 ĐẾN 17-12-1970

Tòa soạn  
143-145 Cống Quỳnh  
Saigon  
Đ.T. 22.323

Chủ nhiệm  
Bà Trần Thị Anh Minh

Chủ trương biên tập

**CHU TƯ<sup>?</sup>  
và nhóm Sóng**

**GIÁ 40đ**

Giao dịch quảng cáo  
Hội Ông Linh  
143-145 Cống Quỳnh  
SAIGON

# dâu tranh cho đôi

## Đánh ra Bắc ? Đánh vào Nam ? Vấn đề nằm ở đâu ?

Trong khi chúng tôi sửa soạn số báo về Đồ Bộ Bắc Việt, chúng tôi biết rằng thời cuộc vẫn đang biến chuyển, và có thể khi số báo này tới tay bạn đọc, cuộc đàm phán đã xảy ra rồi, hoặc có những yếu tố mới khiến cuộc đàm phán không bao giờ xảy ra nữa — thí dụ một nhượng bộ mới của Cộng sản, hay một đòn phép mới của Mỹ... v.v.

Chúng tôi cũng biết rằng người ta sẵn sàng xuyên tạc tuẫn báo Đồi làm rùm beng vụ Đồ Bộ Bắc Việt để gây phong trào phản đối Mỹ, Việt trước khi cuộc đàm phán xảy ra, hoặc họ cũng có thể nói tuẫn báo Đồi đang giúp chính phủ VNCH sửa soạn dư luận cho một cuộc leo thang chiến tranh mới ! Khi người ta cố ý xuyên tạc thì cùng một việc làm, họ có thể coi là Cộng sản xúi bậy, và cũng có thể coi là CIA giật dây được.

Tuy nhiên chúng tôi thiết tưởng nhiệm vụ của một tuẫn báo vẫn là giúp quý vị độc giả soi sáng các vấn đề thời sự bằng việc phân tích các dữ kiện và tiên liệu các giải pháp có thể được lựa chọn trong tương lai.

Vì vậy không có gì khiến chúng tôi phải thận trọng mà không tiếp tục đưa số báo này tới tay bạn đọc.

Quí bạn sẽ đọc thấy trong các trang báo sau đây các ý kiến khác nhau của nhiều nhân vật.

Các ý kiến đó có thể khác nhau tùy theo quan niệm và tùy theo cách sử dụng các dữ kiện để phân tách và lý luận.

Người này sẽ cho rằng cuộc ném bom Bắc Việt và vụ đột kích Sơn Tây tất yếu sẽ phải đưa tới một cuộc đàm phán quân sự, thí dụ trong diễn trước sự thi gian lỳ lợm của Cộng sản Việt Nam.

Người khác có thể sẽ lý luận rằng một cuộc đàm phán sẽ không có đủ điều kiện để xảy ra, vì phía VNCH và Mỹ có thể dùng các biện pháp khác nhau đạt tới một chiến thắng quân sự, thí dụ trong diễn tiến đều hòa của chương trình Việt hóa, mà khởi cần làm cho chiến cuộc lan rộng gây ảnh hưởng bất lợi về tuyên truyền trên thế giới và tại nước Mỹ.

(Xem tiếp trang 16)

CHỦ ĐỀ  
ĐỒI SỐ 63 :  
35 NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM

### Bí mật

Ngày thứ sáu 4-12, một người Mỹ tên là Cleaver đi cùng một thông ngôn viên, tới tòa soạn Đồi đón gặp Kha Trần Ác. Ông cho biết trong cuộc đàm phán Sơn Tây, đoàn xung kích Mỹ có bắt 1 số người làm tù binh. Một trong những người tù binh đã khi ban thầm vấn hỏi : «Ở miền Nam này ông có quen biết ai không? ». Ông trả lời : «Tôi có quen biết hai người là Đại tá Nguyễn Sùng hiện nay làm Tổng thư ký bộ XDNP và Ông Kha Trần Ác tự Chu Tử làm báo». Hỏi : «Nếu lúc này, ông gặp các ông ấy, ông có nhận diện được không? ». Trả lời : «Nhận diện được». Do đó, người Mỹ đề nghị mời KTA đi gặp người đó, để phối kiêm xem lời khai của người đó có đúng sự thực không. Vì tờ mờ, KTA nhận lời. Nhưng ông Mỹ Cleaver, chắc là một tay tổ CIA này lại xin phép được bịt mắt KTA trước khi đưa đi. KTA cũng chấp thuận cho bịt mắt. Lên xe đi vòng vo chừng một nửa giờ, rồi xuống xe... Khi cái khăn bịt mắt bỏ đi, Kha Trần Ác thấy mình đứng trong một căn phòng, một cái hầm thi đấu hơn, rộng mênh mông, trước mặt KTA là một người to lớn khoảng 40 tuổi. Trước đó, thì ra là Lê Văn Công, người cũng là làng Tràng Thủ thuộc huyện Thạch Thất với Đại tá Sùng và là học trò cũ của KTA hồi KTA còn dạy học ở Sơn Tây. Mừng mừng, tủi hổ nhìn nhau úa nước mắt. Bao nhiêu câu hỏi rộn ràng : «Kia Công, tại sao lại ở đây. Bị bắt ra sao? Có bao nhiêu người bị bắt...». Công chưa trả lời hết câu : «Bị tập kích, bắt sống chứ làm sao! Đóng lâm, nhưng không biết là bao nhiêu người bị bắt..», thì ông Cleaver đã xen vào : «Thế là đủ rồi, quả là hai người quen biết nhau. Tôi xin phép Ông Kha Trần Ác, nếu Ông muốn hỏi Ông Công câu nào, xin cho tôi biết trước. Tôi đồng ý cho Ông Công trả lời», thì Ông Công mới có quyền trả lời. Thế là cựu hùng KTA đặt câu hỏi nào, Ông Cleaver cũng lắc đầu : «Câu ấy có tính cách chính trị, xin miễn; Câu ấy có tính cách quân sự, xin miễn...». Chỉ có mấy câu hỏi thăm về một số bạn bè, quyền thuộc ở Sơn Tây là được Ông Cleaver đồng ý cho Công được trả lời.



### KHA TRẦN ÁC

Sau gần một tiếng đồng hồ, KTA bịt Công, lại được bịt mắt đưa thám thía lầm cho Lê Duẩn, Tr. Chính nếu quả thực lúc này Lê Duẩn, Trưởng Chính đang làm «con tin» của Mỹ.

#### Bầu cử trắc nghiệm Tổng Thống

Sang năm sẽ bầu cử T. Thống. Ngày từ lúc này, để biết ai có nhiều hy vọng thắng cử, báo Đồi sau số giới thiệu 35 người đẹp. Sẽ tổ chức một cuộc bầu cử trắc nghiệm Tổng Thống lấy độc giả báo Đồi làm thành phần cử tri sẽ chọn một số nhân vật thời đại làm ứng cử viên. Chẳng hạn bạn đọc sẽ phải bỏ phiếu cho những liên danh giả tưởng sau đây :

— Nguyễn Văn Thiệu — Nguyễn Văn Bông

— Dương Văn Minh — Nguyễn Văn Huyền

— Nguyễn Cao Kỳ — Trần Minh Triết

— Bảo Đại — Phạm Văn Bình

— Trương Định Dzu — Trần Văn Chiêu

— Trần Văn Hương — Mai Thọ Truyền

— Ngô Bá Thàu — Trần Ngọc Liêng

— Lý Đại Nguyên — Mai Tuyết An

— Kiều Mộng Thu — Trần Ngọc Châu

— Trần Lệ Xuân — Ngô Tr. Hiếu

— Âu Trường Thành — Vũ Văn Mẫu

— Nguyễn Đình Quái — Hoàng Cơ Bình...

Cuộc bầu cử sẽ hết sức trong sạch, công bằng. Ngày từ giờ phút này, các liên danh kể trên có thể gửi tiêu sứ, tuyên ngôn, chương trình hành động về tòa soạn Đồi. Nếu các liên danh không gửi, tòa soạn sẽ mạn phép cử người viết tuyên ngôn dùm các liên danh. Chẳng hạn Tú Kieu sẽ được chỉ định viết tuyên ngôn dùm cho I.D. Nguyễn Cao Kỳ — Trần Minh Triết. Kha Trần Ác sẽ được chỉ định viết tuyên ngôn dùm liên danh Kiều Mộng Thu hoặc Trần Lệ Xuân. Uyên Thảo sẽ viết dùm liên danh Ngô Bá Thành hoặc Bảo Đại v.v... Mỗi liên danh có 1 dấu hiệu. 1 danh hiệu, vậy các I. danh gửi dấu hiệu, danh hiệu về. Nếu không gửi tòa soạn sẽ bắt buộc phải chọn cho mỗi liên danh một dấu hiệu, một danh hiệu. Chẳng hạn sẽ chọn cho liên danh Nguyễn Cao Kỳ dấu hiệu «Gà Chọi», cho liên danh Trương Định Dzu dấu hiệu «Chuồng Cọp». Bạn đọc tìm được dấu hiệu, danh hiệu nào lý thú cho các liên danh kể trên, xin gửi gấp về tòa soạn. Bạn nào cần giới thiệu thêm liên danh nào ngoài các liên danh kể trên cũng xin liên lạc với tòa soạn. Đời số 64 sẽ là số bầu cử trắc nghiệm Tổng Thống 71.

#### Đạo Cứu

Hôm qua, nhà văn Trần Lệ Nguyễn tới tòa soạn Đồi, gương mặt rạng rỡ, mắt sáng ngời, như người vừa tìm thấy chân lý, ý nghĩa cuộc đời.

HỎI : Đã tìm thấy hạnh phúc gia đình chăng?

TRẢ LỜI : Hạnh phúc gia đình

thì cũng tạm đủ sài, nhưng niềm hoan lạc của ta to lớn hơn nhiều

HỎI : Vậy là cái gì ?

TRẢ LỜI : Chim cút !

Và luôn trong 4 tiếng đồng hồ, anh thuyết trình về cái « đặc » nuôi chim cút của anh. Nào người ta đã tìm ra chim cút cách đây 5 nghìn năm tại Do Thái, nào theo chúa Jésus thì chim cút sinh ra là để làm vừa lòng tất cả mọi người. Nào chim cút từ lúc sinh ra đến lúc bắt đầu đẻ chỉ có 45 ngày, và đã đẻ thì đẻ liên miên, một năm 365 hột trứng.

### Thợ máy lạnh tủ lạnh

Giáo Sư tốt nghiệp tại Mỹ và Nhật hướng dẫn : Khóa thực hành nạp ga máy lạnh. Bạn tự tay làm lấp cát xà và hàn bằng giò đá. Sạc ga với đồng hồ sạc Amprobe. Xử dụng máy bom và hút cùng hóa chất trừ nghẹt. Đại Nam 808 Trần Hưng Đạo 239 Nguyễn Tri Phương, Cholon.

☒ Nội trú 4.500đ một tháng.

☒ Học phí 8.000đồng.

☒ Lớp cấp tốc 20 ngày.

☒ Lớp cuốn dây « Bobinage » trọn khóa 5.500đ.

### Trường thợ điện

Muốn trở thành thợ chuyên môn :

#### SỬA ĐIỆN NHÀ, ĐIỆN XE HƠI

Học phí trọn khóa 3.500đ.

#### LỚP ĐIỆN LẠNH

Thực tập sửa chữa tìm Pan các loại tủ lạnh, máy điều hòa không khí, trọn khóa 2 tháng 8.000đ (lớp cấp tốc 1 tháng).

#### LỚP VĂN DÂY (Bobinage)

Thực tập ván lái các đồ điện như Transfo (survolteur, dévolteur) các loại động cơ : quạt, máy bơm nước, compresseur, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, Dynamo xe hơi và các loại máy phát điện v.v... trọn khóa 5.500đ. Ghi tên xem chương trình tại Đại Nam 239 Nguyễn Tri Phương Ngã Sáu Cholon ở Saigon Đại Nam 808 và 1081 Trần Hưng Đạo gần ngã Oscar, Mân khóa cấp chứng chỉ. Các bạn muốn tự lập hãy chọn 1 trong 3 ngành về nghề điện để được trọng dụng khi nhập ngũ. Không thất nghiệp khi hòa bình. Học viện ở xa. Học lớp cấp tốc 1 tháng. Nội trú ở 4.500đ.

Nào chim cút không hề bao giờ mắc bệnh dịch. Nào chim cút là thứ chim nhỏ nhất nhưng để trứng lớn nhất. Nào mỗi ngày một con chim cút chỉ ăn 100g một đồng tiền lương thực. Nào thịt chim cút, trứng chim cút rất bổ, người tóc bạc ăn thịt chim cút thì tóc sẽ đen lại, người bại thận ăn trứng cút có thể lấy lại sinh lực, vì chim cút là giống đà tinh bắc nhất, làm tinh 24 giờ trên 24 giờ không biết mệt. Nào với số vốn 3 chục ngàn, nuôi 50 con chim cút, mỗi tháng sẽ lời ít nhất 30 ngàn.

Anh kết luận :

— Tôi đang thành lập một đạo, đạo nuôi chim cút. Nhóm Hà thúc nếu muốn chống tham nhũng, thi phải gây phong trào chim cút, tuyên truyền cho Đạo Cút, vì một khi tất cả toàn dân thiền hạ đều nuôi chim cút, người nào cũng thừa ăn, thừa tiêu sẽ không có ai tham nhũng nữa, khỏi phải chống tham nhũng nữa.

Nghé anh thuyết trình về Đạo Cút Đầu Gối thấy mê quá, nói với anh :

— Tôi sẽ làm theo lời anh. Tất cả các nhóm viên của nhóm Hà thúc Nhơn sẽ thành tín đồ của đạo cút. Nhưng anh nuôi chim cút từ bao giờ.

Anh trả lời :

— Tôi còn đang đi mua chuồng và mua chim. Phải chọn thứ giống thật tốt ở California mới ăn chắc. Tôi đang ở giai đoạn chuẩn bị. Sắp bước sang giai đoạn thực hiện !

### Tình thầy trò

Vụ học sinh Hưng Đạo nổi lên, phá trường, chống tăng học phi là một chuyện thê thảm. Các học sinh dĩ nhiên là có lỗi. Nhưng người ta hỏi tại sao ban giám đốc cùng các giáo sư không nắm vững được học sinh để khiển các học sinh bị bọn phá hoại đầu độc, lôi cuốn vào những trò chơi tai hại như rúa ? Chung qui thi cũng tại nhà trường có dấu ấn thương mại hơn là lý tưởng. Chúng ta không dám trách ai, vì đây là tình trạng khủng hoảng chung. Đầu đâu cũng chỉ thấy đầu óc thương mại làm tiền. Chỉ đáng trách LM Trần Đức Huỳnh giám đốc trường Hưng Đạo, là một nhà tu hành mà sao có óc thương mại dữ

dẫn thế. Chúng ta phục LM Huỳnh là một người có óc tổ chức ít ai sánh kịp, nhưng cái óc thương mại của LM cũng lại số dách. Từ bao nhiêu năm nay, LM Huỳnh kiếm tiền đã bận, đã kiếm bạc tỷ trong kỹ nghệ làm trường, LM giàu quá rồi, LM lại không biết sài tiền, không biết « bao » gái, không biết hưởng thụ túi khoai. Vậy LM làm tiền làm gì ? Viết những dòng này, Đầu Gối không có ý bêu xấu LM Trần Đức Huỳnh hoặc ông hiệu trưởng Nguyễn Văn Phú. Đầu Gối biết các vị là những người tốt, có lòng với đất nước, với tương lai. Đầu Gối chỉ mong hai vị sẽ biến trường Hưng Đạo thành một Trung tâm Giáo dục kiểu mẫu thì còn của hai vị với đất nước không phải là nhỏ. Tiền thi ai chả ham. Nhưng lý tưởng vẫn đẹp hơn, cao quý hơn nhất là đối với những nhà mồ phạm.

### Một vài con số

Giám sát viên đang điều tra về vụ Hà thúc Nhơn và những vụ tham nhũng tại Hội đồng miễn dịch ở



Nha Trang có liên quan tới cái chết của Hà thúc Nhơn. Đầu Gối có đánh cáp được một số tài liệu do nhóm Hà thúc Nhơn thu thập. Vậy xin mét Giám sát viên một vài con số như sau :

Trong đệ nhất lục cả ngày 1970, Hội đồng miễn dịch có xét 2767 trường hợp, thi có tới 2.111 trường hợp được miễn dịch, 132 trường hợp được hoãn dịch, 265 trường hợp thuộc loại 2 (tức loại phụ dịch vĩnh viễn) chỉ có 35 trường hợp là thuộc loại L1 tức loại chiến đấu và 224 trường hợp chưa giải quyết. Trong số 2.111 trường hợp được miễn dịch, thi có ít nhất 450 trường hợp khả nghi là có đức Trần Hưng Đạo xem rõ. Giám sát viên nếu muốn biết sự thật, cứ mở những hồ sơ này ra điều tra sẽ rõ. Còn muốn iai đi thì càng hay ! 450 trường hợp đó là những trường hợp nào. Nếu Giám sát viên muốn biết Đầu Gối sẵn sàng cho biết.



## ĐỒ BỘ BẮC VIỆT, NÊN HAY KHÔNG ?

● Bài của BÚT THÉP

tán thường cho bất kỳ cuộc đồ bộ nào trong số những cuộc đồ bộ đã được nhắc tới. Bởi trong những trường hợp sau này, mà cuộc đồ bộ Bắc Việt sẽ không còn gắn liền vào quyền lợi của dân tộc Việt Nam nữa. Khi dùng đồ bộ Bắc Việt như một nút chuyển để biến vấn đề Việt Nam thành vấn đề Đông Dương, dù tiến tới một giải pháp, người ta vẫn thấy căn bản của nó là sự sắp xếp các tương quan quốc tế trên pharc đất này. Như thế, dù muốn dù không, người ta chỉ thêm một lần phải ghi nhận thân phận hy sinh của dân tộc Việt Nam cho những ván cờ mà kè cầm trịch chính là các đại cường. Cũng thế, khi đồ bộ Bắc Việt chỉ là một trò đánh cược, dân tộc Việt Nam cũng không được hưởng một phần số may mắn hơn. Những bi ản phía sau của trò đánh cược này có thể quan trọng lắm, nhưng dầu sao, chúng cũng chỉ phản ánh một điều duy nhất : đáp ứng những đòi hỏi của các phe nhóm bằng cách phi phạm xương máu của dân chúng VN.

Kể từ tháng 7 năm 1954, có thể đã có nhiều người Việt Nam nghĩ tới một cuộc đồ bộ Bắc Việt. Trong ý nghĩ của những người Việt Nam này, cuộc đồ bộ Bắc Việt đó còn có thể là một ước nguyện. Thế nhưng, vào phút này, chính những người Việt Nam trên có lẽ sẽ phải lắc đầu trước câu hỏi nên hay không nên đồ bộ Bắc Việt. Sự trạng trên không xuất phát từ một thay đổi nào trong tâm trạng của người Việt Nam, nhưng đã xuất phát từ chính thực tế với những triệu chứng cho thấy danh từ đồ bộ Bắc Việt chỉ bị khai thác chưa hề được thực hiện. Và điều trở trêu nhất mà người ta có thể nhắc tới là chưa biết chừng chính Cộng sản cũng đã dự phần một cách đáng kể trong việc khai thác những chuyện đồ bộ Bắc Việt.

Tuy nhiên, những dự đoán bao giờ cũng chỉ những dự đoán. Cho nên, nếu chỉ cần trả lời riêng câu hỏi nên hay không nên đồ bộ Bắc Việt trên nguyên tắc, thì những người Việt Nam không muốn chiến tranh kéo dài trên đất nước mình lại vẫn phải nói một cách quả quyết rằng : NÊN.

Bút Thép

Ngoài trường hợp trên, người ta hẳn sẽ khó gật đầu

# ĐỒ BỘ BẮC VIỆT

NÊN ?  
KHÔNG NÊN ?

NHÓM PHÓNG VIÊN ĐỜI  
THỰC HIỆN



*LTS.— Đề thâu thập ý kiến của các chánh khách và các nhà quân sự về vấn đề Đồ bộ Bắc Việt, tuần báo Đời đã gửi lá thư sau đây tới 17 nhân vật danh tiếng.*

*Nhiều vị vì bận việc hay không tiện phát biểu ý kiến đã không trả lời lá thư phỏng vấn của Đời. Sau đây chúng tôi xin đăng tải nguyên văn lá thư và các câu hỏi của Đời trước khi quý vị đọc ý kiến của các nhân vật chánh trị trả lời các phóng viên Đời.*

Saigon, ngày tháng năm 1970  
Kính gửi : Ông, Bà..

*Sau các biến cố quân sự và chánh trị vừa qua, nhất là việc tái oanh tạc Bắc Việt của Hoa Kỳ, hiện dư luận đã xôn xao về một cuộc hành quân đồ bộ ra Bắc có thể xảy ra.*

*Đề làm sáng tỏ vấn đề đang được dư luận chú ý đó, chúng tôi mong được tìm hiểu ý kiến và lập trường của các vị thức giả và chánh khách nói danh tại Việt Nam.*

*Chúng tôi trân trọng kính mời Ông, Bà tham dự cuộc phỏng vấn do tuần báo Đời tổ chức, với các câu hỏi ghi sẵn đính kèm.*

*Thay mặt độc giả tuần báo Đời và tòa soạn, xin trân trọng cảm ơn quý vị trước.*

ĐỜI

## Vấn đề : HÀNH QUÂN ĐỒ BỘ BẮC VIỆT

### CÁC CÂU HỎI :

1) Theo ý Ông, Bà trong các điều kiện về chánh trị và quân sự như thế nào thì một cuộc đồ bộ ra Bắc Việt có thể xảy ra ?

2) Cuộc đồ bộ nếu có, sẽ nhằm mục tiêu nào ? — Chiếm đất đóng quân hay hành quân chớp nhoáng phá hoại hậu cứ Bắc Việt ?

3) Thành phần đồ bộ nếu có, sẽ gồm quân đội Việt hay Đồng minh, hay một đạo quân tình nguyện.

4) Nếu là một chuyên gia quân sự, xin quý vị phân họa một kế hoạch hành quân.

5) Những điểm lợi và hại về chánh trị và quân sự của một cuộc hành quân ra Bắc, đối với VNCH.

6) Ảnh hưởng của một cuộc đồ bộ nếu có, đối với chiến tranh và Hòa bình Việt Nam.

7) Ý kiến riêng của Ông, Bà trên quan điểm cá nhân, tàn thành hay không ?

- BS TRẦN VĂN ĐỒ : Nếu bão ném bom Bắc Việt là vô nhân đạo thì việc đặt mìn vào đám tang có nhân đạo hay không
- Bà NGÔ BÁ THÀNH : Ném bom Hà Nội là ném bom vào trái tim của Việt Nam.
- Nghị sĩ TÔN THẤT ĐÍNH : Nếu Bắc Việt mở rộng chiến tranh đánh vào VNCH, thì sự đánh trả của VNCH qua bên kia vĩ tuyến 17 là một sự kiện đương nhiên.
- Ông TRẦN VĂN ÂN : Các cuộc đột kích như ở Sơn Tây, nên để cho quân đội VNCH thể hiện hơn.
- BS HOÀNG VĂN ĐỨC : Phải đồ bộ ra Bắc mới chấm được chiến tranh.

### B.S. TRẦN VĂN ĐỒ :

*Nói thả bom BV là nhơ nhớp thì việc đặt mìn ở đám tang có nhơ nhớp không?*

HỎI : Thưa BS, tiếp theo vụ HK đột kích Sơn Tây và tái oanh tạc vào đầu tháng 11, BS vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến riêng có thể đồ bộ BV hay không.

ĐÁP : Tôi không có gì lấy làm lạ về một cuộc đồ bộ hay tái oanh tạc BV. Đồ bộ đây hiểu là một cuộc hành quân rộng lớn chứ không phải xung kích như ở Sơn Tây. Tôi chỉ lấy làm lạ nếu không có tái oanh tạc hay đồ bộ.

HỎI : Vì sao phải tái oanh tạc hay đồ bộ ?

ĐÁP : Từ hai năm nay thương thuyền Paris không đi đến đâu. Lý do là BV không muốn có hòa bình. Nói như vậy có ngọt đời không ? Không, Chính phủ HK và TT Nixon đều mong muốn chấm dứt chiến tranh vì dư luận chống đối quá mãnh liệt và chiến tranh sẽ làm nứt rạn nền dân chủ HK cũng như mất mối tương quan giữa dân chúng và chính quyền. TT Nixon muốn đi đến một sự thỏa thuận vẻ vang trước năm 1972 để mong tái cử. HK muốn ngưng chiến tranh thì bao giờ BV lại giúp cho đổi phương thực hiện mục tiêu ấy. Còn đối với VN thì chiến tranh kéo dài đã để những hậu quả nào ai cũng biết như không thể tái thiết, tiền tệ sụp đổ, dân chúng ta thán vè giá sinh hoạt. Đó là những điều mà BV mong muốn. Vậy thì chấm dứt chiến tranh làm gì ?

HỎI : BV không sợ bom tàn phá hay sao ?

ĐÁP : BV không muốn hòa bình nếu được để yên nghĩa là bất khả xâm phạm. Nếu BV được để yên thì họ vẫn tìm cách kéo dài chiến tranh để có những lợi điểm vừa nói ; họ sẽ tiếp tục tái thiết, họ không cần dư luận vì họ đã kiềm tỏa được dân ngoại B.C.

HỎI : Như vậy đồ bộ BV sẽ có hiệu lực nào ?

ĐÁP : Muốn cho BV thỏa thuận hòa bình cần phải có những áp lực. Thứ nhất về ngoại giao, HK phải thương thuyết với Nga và Trung Cộng làm áp lực với BV ; đây là một lãnh vực ngoài tầm của chúng ta. Thứ hai là quân sự. Tôi muốn nói đến khả năng của VNCH. Những năm 65, 66, 67 việc đồ bộ không thể làm được vì quân ta ít sợ rằng nếu đem quân đi, mặt hạ Lào và Kampuchia sẽ bị bỏ trống.

Nhưng nay quân số ta lên đến một triệu đủ sức phòng vệ phía nam đồng thời mạn Kampuchia cũng tạm ổn.

Nếu Hoa Kỳ không đồ bộ thì VNCH có thể đồ bộ, dĩ nhiên cần đến tiếp vận yểm trợ của Mỹ.

HỎI : Thời nhà Lý Trung Hoa muốn chiếm VN nên Lý Thường Kiệt đã đánh trước vào Ung Thành. Như vậy giải pháp đồ bộ có thể giải thích như một chiến lược phòng thủ hay phòng ?

ĐÁP : Lúc ấy Trung Hoa chưa đánh VN mà chỉ sửa soạn, nay VN đã bị đánh rồi, từ cả hơn 10 năm rồi. Tôi nêu ý kiến trên không phải là điều hâu hay hiểu chiến nhưng đề nghị như một giải pháp tìm kiếm hòa bình.

Nhiều vị lãnh tụ ở mọi giới như Đức Giáo Hoàng, chính khách các nước, lãnh tụ ở VN đều nói đến hòa bình mà có hòa bình đâu vì không đưa ra một giải pháp thực tế. Đây là gạt bỏ lớp người kêu gọi hòa bình mà thiên vị cho phe Cộng.

HỎI : Như vậy việc đồ bộ có thể xảy ra không ? Nếu có, ở mức độ nào ?

ĐÁP : Tôi không phải là một chuyên gia quân sự. Qui Báo nên xem bài phỏng vấn một nhân vật cao cấp trong quân đội VN về việc này ở báo Saigon Post. Các điều tôi nói trên là căn cứ vào thực tế, kêu gọi thương thuyết không xong, thì phải cho BV thấy một nguy cơ nào mới chịu hòa bình. Nếu đồ bộ ít nữa cũng chiếm đến Vinh, nơi đèo Mụ Già để ngăn chặn tiếp viện qua đường mòn HCM. Không ảnh và tinh báu cho biết sự chuyên vận qua ngã này có lần đã đến cao độ như khoảng năm ngàn chiếc xe ; cấp nào hành quân chưa biết, sẽ là sư đoàn hay là biệt kích (commandos).

HỎI : TC có nhảy vào hay không ?

ĐÁP : Tôi không tin TC sẽ nhảy vào vì họ đại gi và họ cũng thương gì Bắc Việt !

HỎI : BS nghĩ gì về các lời kết án HK trong việc đột kích Sơn Tây như kéo dài cuộc « chiến tranh nhỏ bẩn » ?

ĐÁP : Tôi đã nói trên, đưa ra ý kiến áp lực quân sự với BV không phải là hiếu chiến vì tôi ghét chiến tranh nó tai hại thí nào cho miền Nam. Việc lén ám phản đối cần phải được công bằng cho cả hai bên. Rõ đến chân lòng BV, thì phe bờ cầu la hoảng nhưng la hoảng có dem đến hòa

bình hay làm mất hòa bình? Phải có giải pháp thiết thực. Nói thả bom BV là nhơ nhớp thì việc đặt mìn ở dãy tang có nhơ nhớp không? trường học, rạp chiếu bóng đều bị gài lựu đạn gài mìn, pháo kích vào khu dân nghèo, vụ Mậu Thân thì họ nghĩ sao. Cần nói thêm rằng chính BV đã đưa quân vào Nam, chính BV khiêu chiến.

HỎI: Xin BS vui lòng cho biết tầm quan trọng của vụ Sơn Tây 21.11.70.

ĐÁP: Các chi tiết về vụ này đều được giữ bí mật. Kế hoạch thực hiện lại còn bí mật hơn. Sau vụ này tin đầu tiên là để trả thù vụ máy bay bị hạ. Tin thứ hai nói tiếp là để giải cứu tù binh. Với mục tiêu này, dư luận Hoa Kỳ không phản đối, ngay cả Edward Kennedy và Fulbright cũng phải đồng ý và khen nhóm hành quân đã làm một việc phi thường.

□

## B. NGÔ BÁ THÀNH :

### «Hoa kỳ tái oanh tạc Hà Nội là thả bom vào trái tim của nhân dân VN»

Quan điểm của bà Ngô bá Thành về việc đồ bộ BV đã được trình bày ngay từ phút đầu tiên chúng tôi được tiếp tại tư gia qua bản kháng thư gửi TT Nixon đối với việc tái oanh tạc BV, theo đó một lần nữa HK đã vi phạm thỏa ước ngầm xuống thang chiến tranh và hành vi tái oanh tạc đó được bức kháng thư xem như một hành vi tiếp tục chiến tranh nhơ bẩn. Tưởng cũng nên nói thêm rằng một bích chương viết tay được treo ở bức tường ngay cửa vào văn phòng Tổng Hội Sinh Viên nơi mà bà Thành thường đến làm việc viết như sau: «HK tái oanh tạc Hà Nội là thả bom vào trái tim của nhân dân VN».

HỎI: Thưa Bà, mặc dầu không đồng ý đồ bộ BV nhưng bà có nghĩ rằng một việc như vậy có thể xảy ra không?

ĐÁP: Tôi thường không bồi mò về các vấn đề chính trị nhưng việc đồ bộ BV rất có thể xảy ra vì việc khó là leo thang chiến tranh mà HK đã làm được rồi thì đồ bộ là chuyện có thể làm lầm chứ?

HỎI: Nếu việc đồ bộ xảy ra, các hậu quả theo bà sẽ như thế nào?

ĐÁP: Trách nhiệm của những người tự cho có quyền trên thế giới này sẽ gì: tăng.

HỎI: Xin bà cho biết những hậu quả cụ thể như TC có nhảy vào vòng chiến không? Tiếp theo Nga Mỹ có thể nhảy vô, phá hủy căn cứ nguyên tử Trung Cộng không?

ĐÁP: Tôi không tin TC sẽ nhảy vào vòng chiến vì BV sẽ không chấp nhận như từ trước đến nay họ đã từ chối. BV sẽ tiếp nhận vũ khí mà không chấp nhận người Tàu. Nếu Mỹ đồ bộ BV tự ý chịu trận để cho thế giới biết việc đồ bộ là một hành vi chiến tranh đơn phương (ba Thành nói là acte de guerre unilatérale)

HỎI: Như trên bà đã nói BV không chấp nhận sự hiện diện của người Tàu để làm điều mà bà cho là «dành chính nghĩa». Tôi xin đưa ra một khía cạnh thực tế là sự phân biệt giữa một người Tàu và một người Việt quá sức khi khán so với việc so sánh Mỹ Việt, đó cũng là cái nhức đầu cho Ủy Hội Định Chiến trong việc thi hành hiệp ước Genève về việc rút quân Bắc Việt khỏi vị trí Pathet Lào. Bà có nghĩ một trường hợp như vậy sẽ xảy ra không?

ĐÁP: (Bà Thành cười và không trả lời trực tiếp) Tôi vẫn nghĩ rằng BV sẽ chịu trận như lý thuyết họ đã nêu ra.

HỎI: BV không nói gì đến vụ Sơn Tây, ông Nguyễn Thành Lê chỉ nói có 46 người thiệt mạng vì oanh tạc, ông Xuân Thủy không đả động đến khi được phỏng vấn ở Fontainebleau, Nga, Trung Cộng cũng vậy. Trong lúc ấy bì lại phản đối, lập kháng thư và báo chí đã nói là đã biểu tình trước Tòa Đại Sứ Mỹ.

Bà nghĩ gì khi người ta nói đó là bảo hoàng hơn vua?

ĐÁP: Theo quốc tế công pháp (bà Thành là tấn sĩ luật khoa) một hành vi chiến tranh đơn phương đều bị kết án, việc tái oanh tạc, đồ bộ Sơn Tây là những hành vi đơn phương chiến tranh.

HỎI: Việc đồ bộ Sơn Tây, so với một cuộc đồ bộ thủy lực không quân vào BV, tương đối nhỏ nhoi, và phản ứng của Bà như trên đã nói là làm kháng thư biểu tình. Nay nếu đồ bộ qui mô xảy ra, Bà và Hội của Bà sẽ phản ứng như thế nào? Có thể rầm rộ và spectacular như mổ bụng, tự thiêu, chặt tay v.v... hay không?

ĐÁP: Tất cả những phản ứng đều được thảo luận trong chủ tịch đoàn. Phản ứng sẽ ra sao thì chưa nói được nhưng chúng tôi đảm làm lầm chứ. Ngược lại tôi cũng xin nói là rất có thể yên lặng như trường hợp mợ người bị tấn công mà không phản ứng tự đề cho chết.

HỎI: Những biến chuyển vừa qua có ảnh hưởng đến hòa đàm Paris hay không?

ĐÁP: Rất có thể đồ bộ hòa đàm vì HK thiếu thiện chí và thất sủng trong việc leo thang chiến tranh.

(Tưởng cũng nên nói rằng Xuân Thủy tuyên bố ở Fontainebleau rằng sẽ nói chuyện với HK trong lúc ấy HK cũng kết án BV đã vi phạm thỏa ước ngầm bằng cách bắn hạ một phi cơ thám thính không vũ trang. Đó là lý do mà HK nêu ra để tại oanh tạc BV).

□



## Y kiến của Nghị sĩ TÔN THẤT ĐÌNH

CÂU HỎI 1): Từ 1959 đến nay, VNCH chỉ thực hiện 1 cuộc chiến tranh tự vệ. Dù được Hoa Kỳ yểm trợ bằng Hải, Lục, Không quân, cuộc chiến VN vẫn không vượt qua bản chất chính trị tự vệ trên hai bình diện: Tự vệ nội bộ để bảo vệ chủ quyền tự do dân chủ của miền Nam VN; Tự vệ ý thức hệ khi phải đối phó quân sự với sự bành trướng của các hình thức xâm lăng của chủ nghĩa Cộng sản quốc tế.

Do đấy, nếu các hoàn cảnh chính trị và quân sự có đổi thay, mà sự đổi thay này đương nhiên phải do Cộng sản gây ra, thì vì bản chất tự vệ, miền Nam VN mới thực hiện những cuộc hành quân ra Bắc. VNCH không hiểu chiến, không chủ trương xâm lăng và luôn tôn trọng các điều khoản cẩn bản của Hiệp định Genève 1954 về ranh giới vĩ tuyến 17. Do đấy, nếu VNCH đích thực bị hăm dọa cụ thể và trực tiếp về quân sự cũng như chính trị liên hệ đến các điều khoản của Hiệp định Genève 1954 về lãnh thổ, thi đương nhiên 1 cuộc hành quân tự vệ phải được thực hiện để đối phó với các hoàn cảnh mới do đối phương có thể gây ra. Tuy nhiên chúng tôi trước mong không bao giờ phải xảy ra 1 trường hợp như thế, vì hậu quả của 1 cuộc chiến mở rộng sẽ trở nên khốc liệt cho dân tộc VN cả hai miền Nam Bắc.

CÂU HỎI 2): Các mục tiêu chiến thuật, chiến lược đều tùy theo các hoàn cảnh quân sự và chính trị. Nếu BV có những hành động quá đáng đối với VNCH trên bình diện quân sự, đương nhiên VNCH phải trả lễ tương xứng đối với các biến cố nào BV gây ra, VNCH không chủ trương xâm lăng, nên không bao giờ định trước các mục tiêu ở ngoài lãnh thổ của mình. Chỉ khi nào lãnh thổ VNCH bị xâm chiếm, VNCH mới đối phó cụ thể.

CÂU HỎI 3): Khả năng hành quân tùy thuộc vào mục tiêu. Nếu cuộc chiến chỉ có tính cách nội bộ, quân lực VNCH luôn là thành phần chính yếu để đối phái với mọi trường hợp chiến tranh, nếu cuộc chiến có 1 bản chất chính trị quốc tế, đương nhiên HK sẽ trực tiếp tham dự. Quân tình nguyện chỉ được sử dụng trong các mục tiêu ngắn hạn, cấp bách, vì đó là những hành động cấp thời, cứu nguy cần có sự tình nguyện hy sinh.

CÂU HỎI 4): Không bao giờ các chuyen gia quân sự có thể tiết lộ bất cứ một chi tiết nào liên hệ đến các kế hoạch hành quân, dù là 1 sự phác họa. đương nhiên VNCH phải có nhiều kế hoạch hành quân để đối phó với trường hợp. Và các kế hoạch này chỉ được biết khi cuộc hành quân đã thực hiện xong.

CÂU HỎI 5): Trong 1 cuộc chiến tranh tự vệ, thi mở rộng hành quân chỉ là 1 sự bắt buộc: đối với hoàn cảnh của nước VN từ Nam ra Bắc, thi tiếp tục chiến tranh hay mở rộng chiến tranh chẳng có lợi gì cho dân tộc VN. Nhiều nhà lãnh đạo VNCH đã quan niệm chiến tranh chỉ làm lợi cho các thế lực quốc tế. Dân tộc VN chỉ là nạn nhân của 1 cuộc chay tranh ý thức hệ. Do đấy dù bùn nào thắng, bùn nào

bại thì dân tộc VN vẫn gánh chịu lấy các hậu quả trực tiếp của 1 cuộc chiến đau thương. Tướng Nguyễn cao Kỳ, Tướng Dương Văn Minh đều đã quan niệm càng kéo dài chiến tranh thì cả Bắc lẫn Nam đều lệ thuộc vào các chủ trương quốc tế. Cho nên chúng tôi không nghĩ cuộc chiến này có lợi cho dân tộc VN nếu nó phải kéo dài hay mở rộng.

CÂU HỎI 6): Hai bên càng đánh nhau thêm, hòa bình càng xa vời hơn bao giờ hết. Vì không phải Nam Bắc đánh nhau mà là Tư bản - CS quốc tế đánh nhau. Nhờ ta chỉ là 1 bối chiến trường thê thảm nhất thế giới nếu có sự bùng nổ to lớn giữa Mỹ một bên và Nga - Trung Cộng một bên, trong khi cả hai miền Nam Bắc sẽ là quân cờ thí cho 1 thế trận quốc tế, Hòa bình nếu được tái lập sau đó, thì chỉ là 1 thứ hòa bình đồng tro tàn. Sự thiệt hại sẽ không thể nào trường được, và bùn nào gây chiến trước đương nhiên sẽ gánh lấy trách nhiệm trước lịch sử dân tộc.

CÂU HỎI 7): Nếu Bắc Việt mở rộng chiến tranh đánh vào VNCH, thi sự đánh trả của VNCH qua bùn kia vĩ tuyến 17 là 1 sự kiện đương nhiên. Không cần phải luận bàn gì nữa. Vì VNCH luôn luôn phải có hành động tự vệ trước ý đồ và biến cố xâm lăng của mọi đối phương bất cứ nơi đâu.

□

## Y kiến của ông TRẦN VĂN ÂN

CÂU HỎI 1): Là một người chống chiến tranh xâm lược, tôi không bao giờ có ý nghĩ tiến binh đánh Bắc Việt Cộng sản để lật đổ chế độ Cộng sản, một chế độ mà tôi không thích. Mặc dù tôi hoài bão thống nhất nước Việt Nam, nhưng tôi không chủ trương dùng biện pháp quân sự hay bạo lực nào khác. Thống nhất nước VN khi hội đủ yếu tố dân chủ ở hai miền, với sự quân bình, sức mạnh chánh trị giữa Cộng sản và Quốc gia, là điều tôi mong chờ.

CÂU HỎI 2): Tuy nhiên, tôi coi chiến tranh xâm lược của Cộng sản không hơn không kém. Đây hoàn toàn không phải là nội chiến. Đây là giặc ngoại xâm cộng vào giặc năm vùng của bộ đội thứ 5 của Cộng sản. Mặt trận DTGPVN là công cụ của Cộng sản, là Cộng sản thực thụ, cho nên tôi không bao giờ phản biện Cộng sản Bắc Việt với Việt Cộng, Việt Cộng là Cộng sản, dù ở Nam hay ở Bắc, người Cộng sản là người Cộng sản dù ở Việt Nam hay ở Trung Hoa.

CÂU HỎI 3): Cộng sản đã không ngần ngại tuyên dương ý đồ thống trị toàn lãnh thổ VN bằng cách lật đổ chính quyền hợp pháp và hợp hiến ở Miền Nam. Chúng không bao giờ dấu diếm đường lối xâm lược của chúng, và chúng không bao giờ thực sự muốn hòa bình, hay liên hiệp với mục đích xây dựng, thi MUỐN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH CỘNG SẢN TẠI NAM VN (tôi nói chiến tranh CS, tôi không bao giờ gọi hai phe làm chiến, và tôi luôn luôn nói rõ Nam VN là nước bị chiến, bị CS đánh).

►

**PHẢI :**

a.— ĐƯỜI CHO BẮNG ĐƯỢC CÁN BINH CS RA KHỎI NAM VN và tôi không coi người Cộng sản ở trên đất VN là người VN, tôi coi họ là người CS mà không thêm một hình dung từ nào bên tiếng CS.

b.— LÀM CHO CS KHÔNG THỂ ĐÁNH ĐƯỢC MIỀN NAM BẮNG CÁCH LÀM CHO VNCH MẠNH HƠN CỘNG SẢN VÀ MẠNH TOÀN DIỆN : QUÂN SỰ CHÁNH TRỊ, VĂN HÓA KINH TẾ.

CÂU HỎI 4): Tôi không coi cuộc đột kích ở Sơn Tây vừa rồi do Mỹ thực hiện, là một cuộc đột bộ có tánh cách xâm lược. Tôi ưng làm Hà Nội phải chấp nhận hòa bình tại Nam VN bằng mọi cách.

Nếu phải đột kích đại qui mô và pháo kích không chừa một tiolet quân sự nào của Bắc Việt Cộng sản (Tôi nói BVC) để buộc Hà Nội không ngược đãi tù binh và ngừng bắn tại miền Nam, tôi thấy đó là điều phải làm để thâu ngắn và chấm dứt chiến tranh xâm lược của họ, chờ tôi không nói buộc họ đầu hàng.

Có những hành động xem như hung tàn, như cuộc đột kích Sơn Tây mà xét ra thì là có tánh cách tiết kiệm xương máu của đồng bào dân quân chánh ở miền Nam và làm cho đồng bào miền Bắc bớt gánh nặng chiến tranh xâm lược của nhà lãnh đạo Cộng sản.

CÂU HỎI 5): Các cuộc đột kích như đã xảy ra tại Sơn Tây, nên để cho quân đội VNCH thể hiện hơn. Và một khi quân đội VNCH được huấn luyện đúng mức, đủ sức đột kích miền Bắc, ngày ấy chắc Hà Nội sẽ thương thuyết nghiêm chỉnh và dư luận thế giới sẽ mở rộng hơn, sẽ không còn coi thường VNCH (vẫn biết từ khi quân ta tiến phá sào huyệt Cộng sản ở Kampuchia dư luận thế giới đã bắt đầu kinh nể ta).

## Ý kiến của L.S. TRẦN VĂN TUYÊN

(Những chữ trong dấu ngoặc kép là lời LS Tuyên)

CÂU HỎI 1): Cuộc đột bộ có thể xảy ra nếu «Ở Bắc nhân dân sẵn sàng nổi loạn lật đổ chế độ CS và ở Nam toàn thể nhân dân đứng sau chánh phủ».

CÂU HỎI 2): «Nói sớm quá».

CÂU HỎI 3): Quân đội «đồng minh nào?»

CÂU HỎI 5): «Chờ hành quân ở Nam VN và ở Cao Miền thắng lợi đã»



Một tờ báo chuyên về khôi hài ở Nuru Uốc vừa trình một thứ thuốc ngừa thai thần sầu, cam đoan về bảo đảm có thể giữ cho phụ nữ khỏi thụ thai. Thứ thuốc ngừa thai hiệu ấy chỉ là một viên Aspirine rất thường nhưng kiêm hiệu ở cách dùng. Tờ báo chỉ cách dùng như sau:

— Đặt viên thuốc vào giữa hai đầu gối, dùng đầu gối kẹp chặt viên thuốc, dùng lúc nào đè rơi viên thuốc, là hoàn toàn yên trí không thụ thai.

## Bác Sĩ HOÀNG VĂN ĐỨC: Phải đổi bộ ra Bác mới chấm dứt được chiến tranh

HỎI: Theo ý ông, trong các điều kiện về chính trị và quân sự: hư thế nào thì một cuộc đột bộ ra BV có thể xảy ra?

ĐÁP: Trong các điều kiện chánh trị và quân sự hiện tại một cuộc đột bộ ra BV rất có thể xảy ra.

Về phương diện chánh trị hội nghị Paris có thể coi như là vô ích vì sự ngoan cố của CS. Tuy nhiên, để cho hết đường hết nhẽ, thiết tưởng chính phủ VNCH nên công bố và đề nghị một cuộc tổng tuyển cử và chế độ để cho dân chúng hai miền có thể tự do lựa chọn chính thể (CS hay dân chủ tự do tương đối) trong đó họ muốn được sinh sống, như chúng tôi đã từng đề nghị ở số báo Đầu đặc biệt về Hòa bình. Sau đó, nếu CS không chấp nhận, thì không còn có lý do gì nữa để cho phe QG Miền Nam tiếp tục khoanh tay thụ động.

Về phương diện quân sự, CS là phe xâm lăng, không những xâm lăng Nam MN mà còn xâm lăng Lào và Kampuchia. Điều này cả thế giới đều biết, CS không thể lừa bịp được một ai với những tổ chức hữu danh và thực đối trá như MTGPVN, Pathet Lào và MTGP Kampuchia. Về mặt khác cũng thuộc phạm vi quân sự, CSBV đã vì chủ quan khinh địch mà trong cùng một lúc đã mở ba mặt trận ở Nam VN, Lào và Kampuchia, và hầu như bỏ ngỏ hậu phương Bắc Việt. Thời cơ thuận lợi cho Nam Việt Nam đem quân giải phóng đồng bào miền Bắc.

HỎI: Cuộc đột bộ nếu có, sẽ nhằm mục tiêu nào? Chiếm đất đồng quân hay hành quân chớp nhoáng phá hoại hậu cứ quân Bắc Việt?

ĐÁP: Cuộc đột bộ phải nhằm mục tiêu chính trị rõ rệt là giải phóng đồng bào miền Bắc khỏi ách gông cùm cộng an và đảng trị cộng sản, và thực hiện hòa bình và thống nhất lãnh thổ Quốc Gia dưới một chế độ dân chủ, tự do và không cộng sản.

Nhằm mục tiêu chính trị ấy, không thể chỉ hành quân chớp nhoáng phá hoại hậu cứ của Bắc Việt, mà phải chiếm đất đóng quân lâu dài để bảo vệ dân và thiết lập một chính phủ lâm thời giải phóng miền Bắc.

HỎI: Thành phần đột bộ nếu có, sẽ gồm quân đội Việt hay đồng minh hay một đạo quân tình nguyện?

ĐÁP: Phải là quân đội Việt Nam hoàn toàn để duy trì chính nghĩa. Đồng Minh chỉ yểm trợ và tiếp vận mà thôi. (soutien logistique).

HỎI: Nếu là chuyên gia quân sự, xin quý vị phác họa một kế hoạch hành quân.

ĐÁP: Trước hết, phải huy động Hải, và Không quân oanh tạc qui mô hải cảng Hải Phòng và thủ đô Hà Nội nhằm những cơ quan đầu não quân sự và chính trị của quân địch. Sau đó Thủy quân lục chiến sẽ đột bộ lên Hải Phòng và quân Nhảy dù sẽ đột bộ xuống Hà Nội.

HỎI: Những điểm lợi và hại về chính trị và quân sự của một cuộc hành quân ra Bắc, đối với VNCH.

ĐÁP: Những điểm lợi nhiều hơn những điểm hại. Về chính trị, Bắc Việt đang là con bài sắp bị vứt bỏ của CS Quốc Tế, Nga Sô và Trung Cộng.

a) Nga Sô đang lo tìm kiếm đồng minh và hậu thuẫn chánh trị trong cõi cuộc vận động và đề phòng đấu tranh với Trung Cộng để bảo vệ Tây Bá Lợi Á. Trong chiều hướng đó, Nga Sô đã phải ký hiệp ước Moscow — Bonn với Tây Đức và đã hy sinh Đông Đức, và từ hơn một năm nay (Bắt đầu từ cuộc viếng thăm Ấn Độ của Brejnev trong năm 1969) không ngớt mua bán và chèo kéo các quốc gia Đông Nam Á vào trong một cuộc liên minh quân sự chống Trung Cộng: liên minh đó mâu thuẫn với chủ trương xích hóa vùng đất này, và Nga Sô bắt buộc phải từ bỏ chủ trương đó, và Bắc Việt không còn là con bài được sử dụng vào công việc đó nữa.

b) Trung Cộng đã đổi chiến lược Đông Nam Á thành chiến lược Tây Bá Lợi Á, bắt đầu từ cuộc đảo chính chính phủ Sokarno bên Nam Dương do phe thân Mỹ khởi động. Trong công cuộc đánh đòn Tây Bá Lợi Á, là một đòn cũ của đòn quốc Trung hoa khôi phục thống trị của Nga Sô. TC đã bắt buộc phải thỏa hiệp với HK (thỏa hiệp ngắn từ lâu lăm rồi mặc dù vẫn còng khai chủ rủa HK để tuyên truyền, và đặc biệt là chấp nhận sự ủng hộ ngắn của HK trong việc đào tạo những chuyên viên bác học nguyên tử, cũng như trong việc chế tạo những vũ khí nguyên tử mà các tần hoạt động chỉ vừa vặn đến Nga Sô chứ không đến HK được...) và các quốc gia Đông Nam Á không CS. BV cũng sẽ bị TC thi bỏ như một quả chanh đã được vắt hết nước. Xin nhắc lại đám tang của Hồ chí Minh: cả Nga Sô lẫn TC chỉ coi Hồ chí Minh như 1 lão già CS nhỏ bé địa phương, mà không coi như một quốc trưởng và lại càng không coi như một lãnh tụ quốc tế vùng Đông Nam Á, cho nên chỉ có những cán bộ trung cấp đến dự đám tang; ngay ở Bắc kinh tòa đại sứ BV làm lễ truy điệu Hồ chí Minh, Mao trạch Đông chỉ cho những cán bộ hạng soái đến tham dự mà thôi.

Về quân sự.

a) Nga Sô ở quá xa không viện trợ mau mắn cho BV được. Trong quá khứ các vũ khí của Nga Sô viện trợ cho BV đều phải tải qua lãnh thổ TC, và TC đã ngăn cản Nga Sô làm công việc đó, khiến cho Nga Sô đã phải tải vũ khí cho BV qua kênh đào Suez và qua Mũi Hy Vọng ở Nam phi.

b) Trung Cộng thực sự không viện trợ quân sự cho BV bao nhiêu, mà chỉ viện trợ nước bọt là nhiều nhất. Hồi Tết Mậu Thân, Mao trạch Đông từ Bắc kinh hô hào BV nên đánh đến người lính VC cuối cùng mà không nói đến việc TC gửi chí nguyện quân sang giúp như hồi chiến tranh Cao Ly, và gần đây đài phát thanh Bắc Kinh lại lớn tiếng cho biết TC sẵn sàng cho nhân dân BV (ý nói là chính phủ Phạm Văn Đồng và tập đoàn) sang tá túc ở Vân Nam trong trường hợp BV bị quân đế quốc

Mỹ xâm lăng. Cho đến giờ 85000 vũ khí của BV là do Nga Sô viện trợ, và sự viện trợ đó đã được đánh đổi bằng 500.000 ngàn (nửa triệu) tù binh chính trị BV bị đầy ải chung thâu sang Tây Bá Lợi Á để làm việc trong các hầm mỏ của vùng đất băng giá và phi nhiêu vào bậc nhất thế giới đó (1/2 tài nguyên của thế giới nằm trong vùng đất Tây Bá Lợi Á, gồm uranium, vàng, bạc v.v... giờ thích lý do vì sao cả Hoa Kỳ, lẩn Trung Hoa và toàn thế giới không thể để cho Tây Bá Lợi Á nằm trong tay Nga Sô được: nếu Tây Bá Lợi Á mà thuộc quốc gia Nga Sô thì trong vòng 20 năm nữa, sau khi đã khai thác xong các tài nguyên vĩ đại không lồ đó, Nga Sô sẽ có thể làm bá chủ thế giới và sẽ đặt toàn thế giới dưới quyền của Nga Sô: TC sẽ hy sinh Bắc Việt vì lý do như thế.

HỎI: Ánh hưởng của một cuộc đột bộ, nếu có, đối với chiến tranh và hòa bình Việt Nam.

ĐÁP: Một cuộc đột bộ ra Bắc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ chấm dứt chiến tranh, sẽ vẫn hồi được hòa bình vì thu được hai miền Nam, Bắc Việt Nam về một mối, quốc gia Việt Nam sẽ được thống nhất và thống nhất dưới chính thể quốc gia, tự do và dân chủ (tương đối): không thể có hòa bình ở Việt Nam nếu Quốc Gia VN không thống nhất trở lại và thống nhất ngoại chủ trương Cộng sản.

HỎI: Ý kiến riêng của ông trên quan điểm cá nhân tán thành hay không?

ĐÁP: Tán thành,

## Thiếu Tướng ĐỖ MẬU :

Vấn đề này khó quá ! Cho tôi xin lỗi

Mặc dầu đã được Thiếu Tướng Đỗ Mậu hứa sẽ trả lời cuộc phỏng vấn của Đời, nhưng đến phút chót, khi chúng tôi đến nhà riêng gặp ông, chúng tôi gặp phải nụ cười cổ hủ của vị tướng già: «cho tôi xin lỗi, anh nói với ông Chu Tử cho tôi dịp khác vậy. Vấn đề này khó quá». Tuy nhiên ông cũng cho chúng tôi một vài ý kiến :

— Nói về tình hình quân sự VN. Thiếu Tướng nói trong tương lai là nói về một sự việc hết sức mơ hồ. Tôi là người biết chắc điều gì thì nói điều ấy. Vì thế, tôi hoàn toàn không có ý kiến về hậu quả việc Mỹ đột bộ Bắc Việt.

ĐỜI: Thưa Thiếu Tướng, có nhiều giả thuyết về việc Mỹ đột bộ Sơn Tây. Có người cho là Mỹ thâu, có người nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ làm rảnh. Xin Thiếu Tướng cho chúng tôi biết ý kiến riêng của Thiếu Tướng ?

TT. ĐỖ MẬU: Làm sao tôi biết ông Nixon đang nghĩ gì? Ai cũng có quyền phỏng đoán. Có thể mọi giả thuyết đều đúng, dù chỉ một chút.

**ĐỜI :** Thiếu Tướng có nghĩ rằng hành động vừa qua của Mỹ là gian tiếp mòn Trung Cộng nhầy vào vòng chiến?

**TT. ĐỖ MẬU :** Không, chắc chắn không, hiện giờ. Trung cộng chưa đủ mạnh để có thể đương đầu với Mỹ, vài năm nữa thì may ra.

**ĐỜI :** Xin Thiếu Tướng cho biết ý kiến về lời tuyên bố mới đây của Phó Tổng Thống Kỳ: « Hoan nghênh một căn cứ Mỹ tại VN trong thời bình ». Có phải Cam Ranh sẽ trở thành loại Okinawa trong 99 năm?

**TT. ĐỖ MẬU :** Tôi ít để ý đến lời tuyên bố của ông Kỳ tuy nhiên không có chuyện minh ký như lượng Cam Ranh 99 năm đâu, họ đồn nhảm cả đấy!

**ĐỜI :** Thưa Thiếu Tướng xin trả lại vấn đề đồ bộ.

**TT. Đ. MẬU :** (cười, ngắt lời) Tôi thì không trả lời, anh nói ông Chu Tử làm sao phỏng vấn được Đại Tướng Viên hoặc Thủ Tướng Khiêm thì tốt nhất.

Hoặc là đích thân ông Chu Tử viết một bài về tính cách quan trọng và mờ hờ của các câu hỏi mà ông ấy đưa ra, Mọi người đều có ý kiến riêng cả, nhưng ít ai trả lời. Lý do : Trả lời đúng được tung lai là công việc của các chiêm tinh gia, trả lời trật, người ta cười cho, chỉ có mấy ông dân biếu, nghị sĩ thích tuyên bố để lấy tiếng thì mới hay do đâu tung lai, chứ tôi thi không?

**ĐỜI :** Vâng, xin bỏ qua vụ đồ bộ, Thiếu Tướng cho biết ý kiến về việc giá vàng, giá đô la hạ. Có phải đó là triệu chứng tốt của một tình hình kinh tế tiến triển?

**TT. ĐỖ MẬU :** Không, tại viện trợ vào nhiều nên đỡ la xuống. Vả lại, đường xá tung rổ đổi an ninh hơn nên việc buôn bán phát đạt, tôi chỉ lo ngại khi tung rổ ra số người sẽ thất nghiệp sau khi Mỹ rút hết : Công nhân, gái bán ba, đĩ điếm, chủ khách sạn v.v... Có lẽ con số tôi trên một triệu. Không khéo hòa bình tới là nước mìn loạn ! À anh có đọc bài của tôi viết không ? Có à ? Sao, được không ?

*Chị vợ đang ngồi coi TiVi bỗng thấy anh chồng hầm hầm về nhà. Anh chồng chẳng nói chẳng rằng mở ngay tủ lấy quần áo xếp vào vali. Chợt mãi không thấy chồng giải thích hành động có vẻ sùa soạn đi ấy, sau cùng không né nỗi tờ mờ, chị vợ phải hỏi :*

— Ông sùa soạn đi đâu đó?  
Anh chồng hung hăng :

— Tôi đi, Tôi cần cái cuộc sống khổn nạn ở đây quá rồi. Tôi đi sang Úc Đại Lợi. Cố phải biết ở bên ấy dân bà nhiều mà dân ông thì thiêu. Nên dân ông như tôi qua bên đất gác lâm. Qua bên tôi chẳng cần phải đi làm cát khát cái tên như ở đây. Dân là ở bên kia còn phải mướn dân ông, Qua bên, tôi chỉ cần ngủ với dân bà một cái là tôi có 2000 đồng...

*Chị vợ cũng lặng lẽ đi lấy quần áo xếp vào vali của mình, anh chồng hỏi :*

— Cố định đi đâu ?

— Tôi hả ? Tôi cũng qua Úc Đại Lợi — chị vợ tính bao — tôi qua bên để coi xem ông sống ra sao với số tiền sức ông kiếm được mỗi tháng là 4.000 đồng...

## Linh mục CAO VĂN LUẬN :

không trả lời về « đồ bộ » chỉ nêu hai trường hợp chấm dứt chiến tranh

Trong khuôn khổ của loạt bài phỏng vấn của Be vè vụ « Hoa kỳ oanh tạc Bắc Việt », chúng tôi tìm đến Linh Mục Cao Văn Luận. Tìm đến Linh mục vì chúng tôi hy vọng rằng : Ông vừa ở Mỹ về mà quen biết nhiều nhân vật của chính phủ và Quốc hội Mỹ như thượng nghị sĩ Mike Mansfield, đại sứ Habib (phó trưởng phái đoàn Mỹ ở Baile từ khi cuộc hội đàm đến nay). Sẽ cho chúng ta biết chi tiết về đường lối chính trị quân sự mới của Mỹ ở VN và Đông Nam Á...

Linh mục xem qua các câu hỏi đánh máy sẵn,

— Đây là những câu hỏi về Mỹ đồ bộ... Tôi không hiểu cho lắm về vấn đề quân sự. Giá có những câu hỏi khác thì hơn.

**ĐỜI :** Vậy xin Cha cho biết là theo ý Cha, người Mỹ có dứt khoát phải đi đến một thỏa hiệp với BV và MTGPMN để đi đến chấm dứt chiến tranh VN hay không ? Nếu có thì bao giờ đạt được đến thỏa hiệp ấy ?

## LM. CAO VĂN LUẬN :

Theo tôi nghĩ thì chiến tranh phải chấm dứt trong một thời gian ngắn nữa mà thôi, chậm nhất vào khoảng 1972 là cùng, vì dư luận Mỹ không chấp nhận một trận chiến tranh VN kéo dài đến cuối 1972 đầu năm 1973. Như vậy có thể nói năm 1971 là năm quyết định số phận của VNCH. Nhưng mà khoan dàn vào việc chiến tranh bao giờ chấm dứt, hãy nói đến việc chấm dứt bằng cách nào ?

## Chiến tranh tự tàn lụi dần ; cách thứ nhất

Rất có thể chúng ta sẽ di đến tình trạng không có chiến tranh và cũng không có hòa bình ký kết trong trường hợp CS không thể chiến thắng miền Nam bằng quân sự.

Trong trường hợp này, CS cũng sẽ không chấp nhận hợp tác, sống chung với VNCH mà sẽ rút hết quân chiến đấu vào những chiến khu xa xôi bí mật và hiểm trở, thí dụ như ở vùng biên giới Cao nguyên VN và Hạ Lào chẳng hạn để chờ thời : chờ trong ba năm, năm năm, mười năm và hai mươi năm không chừng.

Khi rút quân đi, CS sẽ tìm đủ mọi cách lũng đoạn Miền Nam. Do đó, đối với VNCH, vai trò của quân đội vẫn là vai trò quan trọng nhất. Chưa có thể nói đến việc eno giải ngũ quân đội mà vẫn phải giữ lại một quân lực hùng hậu. Tay nhiên, vấn đề là phải tìm ra một giải pháp cho vấn đề này. Nghĩa là phải làm thế nào cho sự hiện diện của một quân số lớn lao không có phương hại đến vấn đề phục hưng kinh tế, phải làm thế nào để cho quân đội là một động lực xây dựng kinh tế cho Miền Nam trong khi vẫn duy trì được sức mạnh của nó.

Nếu thực hiện được như vậy thì có thể nói là chương trình của Hoa Kỳ giao sứ mạng tự vệ lại

cho VNCH đã thành công tốt đẹp. Lúc bấy giờ, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở VNCH không còn cần thiết nữa, Hoa Kỳ chỉ cần giữ lại một sự hiện diện tượng trưng là đủ ; VNCH sẽ chỉ cần sự viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ và các nước đồng minh để phục hưng kinh tế quốc gia mà thôi.

Đây là viễn ảnh tương lai và cũng là giải pháp mà tôi cũng như những nhân vật chính trị Hoa Kỳ vào năm 1968 và 1969 vẫn còn chủ trương Việt Nam vì chúng tôi hy vọng rằng : Ông vừa ở Mỹ về mà quen biết nhiều nhân vật của chính phủ và Quốc hội Mỹ như thượng nghị sĩ Mike Mansfield, đại sứ Habib (phó trưởng phái đoàn Mỹ ở Baile từ khi cuộc hội đàm đến nay). Sẽ cho chúng ta biết chi tiết về đường lối chính trị quân sự mới của Mỹ ở VN và Đông Nam Á...

**ĐỜI :**

— Nhưng tình thế có thể biến chuyển theo một chiều hướng khác và do đó, hòa bình có thể đến bằng cách khác không ạ ?

## Cách thứ hai: Hòa bình cộng sản hóa sau khi liên danh chủ trương liên hiệp với CS đặc cử, quân đội đảo chính, miền Nam hỗn loạn

## LM. CAO VĂN LUẬN :

Nếu áp lực phản chiến ở Hoa Kỳ quá mạnh — và sẽ rất mạnh nếu chiến tranh Trung Đông tất phát trong trường hợp này khỏi người Mỹ gốc Do Thái (rất mạnh ở Hoa Kỳ, có cơ quan ngôn luận là tờ Newyork Times) sẽ tích cực vận động khôi phản chiến làm mạnh mẽ Hoa Kỳ rút chân ra khỏi Việt Nam đang chuyên qua Trung Đông giúp cho Israel.

Thì chính phủ Nixon sẽ rút lui ra khỏi Việt Nam một cách như thế nào đó cho khỏi mất mặt. Như cách ủng hộ một liên danh ứng cử Tổng Thống có khuyễn hướng tim hòa bình với bất cứ giá nào, hòa bình tức khắc, hòa bình liên hiệp với Cộng Sản. Người Mỹ ủng hộ liên danh này đặc cử để có thể rút lui ra khỏi Việt Nam, rút lui hoàn toàn và tuyên bố là người Mỹ ráu lut vì ý dân Việt Nam muốn như vậy.

**ĐỜI :**

— Cha có nghĩ là viễn ảnh này có thể xảy ra không ? Và liên danh này sẽ là liên danh nào ?

— Hiện nay thì tôi cho rằng giải pháp chiến tranh tự tàn lụi dần có lý hơn là chiến tranh Việt Nam sẽ chấm dứt bằng một tổng thống chủ trương liên hiệp với Cộng Sản. Nhưng vấn đề đặt ra là người quốc gia Việt Nam phải tích cực chiến đấu, phải hết sức sáng suốt, đề cao cảnh giác..

Vì nếu như trong cuộc bầu cử tổng thống sắp đến người quốc gia lại náo ra tranh cử thật đông như trước kia, phiếu lại chia thi phe chủ trương liên hiệp với Cộng Sản sẽ thắng phiếu..

Trong trường hợp liên danh chủ trương hòa bình tức khắc, liên hiệp với Cộng Sản sẽ thắng trong cuộc bầu cử thì quân đội sẽ làm đảo chính.. Quân đội, sau bao nhiêu năm chiến đấu chống Cộng Sản, chắc chắn sẽ không chịu chấp nhận một chính phủ liên hiệp.

Lúc bấy giờ, tình hình sẽ hỗn loạn vô kể vì nội bộ tranh chấp nhau và Mỹ sẽ không can thiệp trở lại như đã can thiệp năm 1964-1965 tại Cộng Sản sẽ bay vào một cách ồ ạt.

Nên nhớ CS vẫn còn lực lượng ở MN và tiềm lực CS ở miền Bắc hẵn còn mạnh.

Và kết quả là miền Nam không có cả chính phủ Liên hiệp nữa và sẽ bị CS cai trị trực tiếp.

**ĐỜI :**

— Giả thuyết như tình hình chiến tranh vẫn tiến triển theo chiều hướng tự tâm lực mà trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp đến liên danh hòa bình tức khắc và liêc hiệp đặc cử, quân đội đảo chính họ liên danh này thì Mỹ có can thiệp ủng hộ miềc Nam nữa không trong trường hợp CS náo vò lật đổ hết để thiết lập chế độ CS.

## LM. CAO VĂN LUẬN :

— Dự luật Mỹ không chấp nhận cho Hoa Kỳ can thiệp thêm nữa vào một chiến cuộc mới ở VN. Nghĩa là tôi cho rằng Mỹ cũng sẽ không can thiệp vào tình hình VN một lần thứ hai nữa...

**ĐỜI :**

— Như không được Hoa Kỳ ủng hộ, liên danh hòa bình tức khắc có thể đặc cử không ?

## LM. CAO VĂN LUẬN :

— Có thể làm chứ Nếu người quốc gia đua nhau ra ứng cử thì liên danh hòa bình với bất cứ giá nào có thể đặc cử dù không được Mỹ ủng hộ.

Cho nên vấn đề là người Quốc gia phải tích cực để phòng từ bây giờ.

Tóm lại, nếu miền Nam không tự xây dựng bằng cách kiện toàn lực lượng, thông nhữc ý chí trên phương diện chính trị, duy trì được một quân lực mạnh mẽ và làm cho lực lượng này thành một động lực xây dựng kinh tế thời bình, phục hưng kinh tế và cải tạo xã hội để có thể đạt được một nền hòa bình không ký kết.

Thì sẽ phải chịu nỗi lẻ CS bị Cộng sản thống trị trực tiếp sau một thời gian hỗn loạn, bắt đầu bằng việc đặc cử của liên danh chủ trương hòa bình tức khắc và sự can thiệp đảo chính của quân đội.

## NHẬN ĐỊNH CỦA ĐỜI

Như chúng tôi đã quan niệm, câu hỏi về vấn đề đồ bộ Bắc Việt buộc chúng ta phải đặt câu hỏi về bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam hiện nay.

Bà Ngô bá Thành là người duy nhất đã hông đặt và trả lời câu hỏi này, cho nên luận cứ của bà khác hẳn các nhân vật khác.

Tuy công nhận rằng một cuộc đồ bộ Bắc Việt có thể xảy ra sau các vụ ném bom và đột kích. Sơn Tây nhưng bà Thành coi các hành động trên của Hoa Kỳ là « acte de guerre unilatérale » — hành động chiến tranh đơn phương. Bà Thành không nhìn nhận rằng Bắc Việt đang tham chiến, không nhìn nhận rằng cuộc chiến tranh này đang xảy ra cùng một lúc trên tất cả Việt, Mèn, Lào và ở khắp các mặt trận đó quan Bắc Việt đều tham dự. Chỉ khi từ chối nhìn nhận sự thật đó, người ta mới

coi việc mang chiến tranh ra ngoài Bắc là một hành động chiến tranh đơn phương. Ngược lại, các nhân vật được phỏng vấn đều coi đó là những hành động trả đũa mà thôi.

Thí dụ Nghị sĩ Tôn thất Dính, một nhân vật trong liên danh Hoa Sen, nhận định rằng Việt Nam Cộng Hòa chỉ thực hiện một cuộc chiến tranh tự vệ, để bảo vệ chủ quyền tự do dân chủ của miền Nam VN. Theo Nghị sĩ Dính thì « vì bản chất tự vệ, miền Nam VN mới thực hiện những cuộc hành quân ra Bắc. » Đó là một hành động trả lễ tương ứng. Tuy vậy, Nghị sĩ Dính ước mong không bao giờ phải xảy ra cuộc đòn bộ, vì sẽ gây hậu quả khốc liệt cho người Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc.

Ngược lại, Bác sĩ Hoàng văn Đức, người đang nhiệt liệt vận động cho việc thành lập khối Đông Nam Á, cũng nhiệt liệt ủng hộ một cuộc

## Đấu tranh cho đời

(TIẾP THEO TRANG 4)

Cũng có người chỉ dùng con mắt tinh cảm để nhìn vấn đề và thấy một cuộc đòn bộ ra đất Bắc sẽ chỉ gây thêm đổ máu cho người Việt Nam, dù phe Tự do hay Cộng Sản sẽ chỉ gây thêm tan nát cho đất nước Việt Nam.

Với những quan điểm khác nhau như vậy, quý bạn đọc giả có thể tìm nhiều khía cạnh mới của vấn đề mà chính quý bạn sẽ soi sáng bằng các dữ kiện và sự suy luận của chính bạn.

Nhưng tất cả các quan điểm, các cách suy luận đó, tựu chung chỉ nhằm đạt tới một câu hỏi : « Làm thế nào để chấm dứt cuộc chiến Việt Nam một cách mau chóng và chắc chắn ? »

Mau chóng có nghĩa về phương diện thời gian là càng sớm càng tốt. Mau chóng cũng có nghĩa về phương diện tài nguyên phí phạm càng ít càng tốt. Cách nào để cho đỡ phí mạng người, đỡ phí tài sản của đồng bào, và rút ngắn thời gian đương chiến được tới mức tối thiểu, đó là cách mà chúng ta cùng ước mong được thực hiện, được các chính phủ liên hệ lựa chọn.

Chắc chắn có nghĩa là cuộc chiến tranh được chấm dứt thật để mọi người chúng ta, ở Bắc cũng như Nam, bắt đầu một giai đoạn kiến thiết sau giai đoạn tàn phá, chờ không phải là một cuộc hưu chiến tạm bợ để mọi người vẫn phải phòng chờ đợi trong mòn mỏi một cuộc chiến khác bùng

hành quân ra Bắc để giải phóng đồng bào Bắc.

Bác sĩ Đức cho rằng thời cơ hiện nay thuận lợi cho cuộc giải phóng đó. Cộng sản Việt đã chủ quan khinh địch mở cùng một lúc mặt trận ở Nam Việt, Lào và Kampuchea, và như bỏ ngỏ hậu phương miền Bắc. Sự kiện Cản Bắc Việt xâm lăng toàn cõi Đông Dương điều mà cả thế giới đều biết.

Vì vậy, theo BS Đức, mục tiêu của cuộc bô ra miền Bắc phải nhằm lật đòn chế độ Cộng và tiến tới thống nhất đất nước.

Ông đề nghị phải thiết lập một chính lâm thời giải phóng miền Bắc, và chiếm Hà Nội Phùng ngay trong cuộc đòn bộ đầu tiên để lè cơ sở cho chính phủ lâm thời này.

Ông Trần văn Ân cũng tán thành một cuộc bô Bắc Việt, nhưng với một mục tiêu giới hạn ha-

ngắn chặn Cộng sản Bắc Việt khỏi xâm lăng miền Nam và làm cho Hà Nội phải chấp nhận hòa bình tại miền Nam Việt Nam. Ông Trần văn Ân xác nhận ông chống chiến tranh xâm lược, và không chủ trương lật đòn chế độ miền Bắc bằng biện pháp quân sự. Công cuộc thống nhất đất nước, theo ý ông, sẽ thực hiện khi hội đủ yếu tố dân chủ ở hai miền, với sự quân bình sức mạnh chính trị giữa quốc gia và cộng sản. Ông Ân cũng nói rõ mục tiêu của cuộc đòn bộ, nếu có, là để thâu ngắn chiến tranh chứ không phải để bắt buộc Cộng sản BV đầu hàng.

Kết quả của cuộc đòn bộ như vậy, theo ông Trần văn Ân là để tiết kiệm xương máu của đồng bào miền Nam, và giúp cho đồng bào miền Bắc đỡ phải gánh chịu tiếp gánh nặng của cuộc chiến tranh xâm lược.

Nhưng kết quả có thể làm cho chiến tranh lan rộng thêm, và lôi kéo Trung cộng nhảy vào vòng chiến hay không ?

Đa số các nhân vật được phỏng vấn đều cho rằng Trung cộng không dại chi mà nhảy vào vòng chiến.

Theo ý Thiếu tướng Đỗ Mậu thì Trung cộng chưa đủ sức mạnh để có thể đương đầu với Mỹ.

B. S Hoàng văn Đức lý luận một cách chặt chẽ về chiến lược của khối Cộng sản hiện nay. Theo ông, Trung cộng đã đổi chiến lược nhám vào Đông Nam Á thành chiến lược nhám vào Tây Bá Lợi Á, sau khi đã hết hy vọng vì đế chế Indonesia vào vòng ảnh hưởng của Mỹ. Tây Bá Lợi Á vẫn được coi là đất cũ của đế quốc Trung Hoa, và đó là kho tài nguyên lớn nhất chưa khai thác trên thế giới hiện nay. Cả Trung cộng lẫn Mỹ đều không muốn Nga sô làm bá chủ thế giới sau 20 năm nữa, nếu khai thác được kho tài nguyên vĩ đại này. Do đó Trung cộng sẽ bắt tay với Mỹ và các nước không Cộng sản ở miền Đông Nam Á.

Bởi vậy, vẫn theo ý ông Đức, dù Bắc Việt bị tấn công, cả Trung cộng lẫn Nga sô sẽ không phản ứng mạnh làm gì. Vì Bắc Việt hiện nay là con bài sáp bị Cộng sản quốc tế vứt bỏ, như một quả chanh đã được vắt hết nước.

Do đó, nếu cuộc hành quân đòn bộ Bắc Việt có xảy ra, chiến tranh cũng không vì thế mà lan rộng,

Đa số các nhân vật tham dự cuộc phỏng vấn của báo Dời đều hy vọng rằng nhờ một hành động mạnh về quân sự của VNCH với sự yểm trợ của Mỹ, mà chiến tranh sẽ chấm dứt mau hơn.

Tuy nhiên hành động mạnh đó sẽ xảy ra hay không ?

Chúng ta có thể mượn lời Thiếu tướng Đỗ Mậu mà kết luận rằng : « Có thể mọi giả thuyết đều có phần đúng, dù chỉ đúng một chút ».

Và căn cứ theo sự thăm dò dư luận Mỹ của L.M Cao văn Luân thì chúng ta hy vọng trước năm 1972, chiến tranh VN sẽ phải chấm dứt, tuy viễn ảnh của sự chấm dứt sẽ hiện ra như thế nào thì chúng ta chưa thể đoán chắc được.



## CHUYỆN ĐÒ BỘ SƠN TÂY

— Ý kiến riêng ông thấy thế nào  
Máy bay của Mỹ tự trời cao  
Đội bom Bắc Việt rền vang sấm  
Nhà cửa tung bay, người ngã nhào ?

— Ai biết đâu nà, hỏi oái oăm  
Hay là ông bạn muôn chơi « khэм »  
Bây giờ phát biều ra sao nhỉ  
Đặng khởi lôi thôi khỏi sợ nhầm !

Không lẽ hoan hô Đế Mỹ à  
Ở đâu thì cũng máu xương ta  
Bắc Nam ruột thịt như nhau cả  
Hết giết dân lành tớ phải la !

Không lẽ binh thằng Cộng sản ư ?  
Lương tâm chẳng khứng, thế là hư !  
Vậy thì chửi bố hai thằng vậy  
Vì chúng dồn mình phải ngất ngư !

— Quê ông nghe nói ở Sơn Tây  
Ông thấy buồn không cái cù này ?  
Gét Mỹ xéo lên vùng đất tồ  
Đầy trời đèn kẹt khỏi tàu bay !

— Lạ chửa, hơi đâu tớ phải buồn  
Chiến tranh mặc mẹ bon con buồn !  
Dứa nào sức mạnh hơn phần thắng  
Nước mắt dân mình cứ việc tuôn.

Cộng sản vào Nam uýnh rối mù  
Chung qui chỉ chém lú đèn khu !  
Bây giờ quân Mỹ nháo ra Bắc  
Cùng iú dân hèn chết bỏ bu !

TÚ KẾU



# TÍNH SỐ ĐỜI

## Gió đổi chiều

Vụ các xung kích Mỹ bất thắn đỗ bộ Sơn Tây (BV) ngày 21-11-70 vẫn là một biến cố bao trùm hết thảy các biến cố khác. Tuy nhiên, nếu trong tuần trước, kẻ nói nhiều về biến cố trên là phe CS thì trong tuần này lại ngược hẳn. Mặc dầu báo chí CS còn tiếp tục các luận điệu đả kích Mỹ, nhưng các yếu nhân thuộc hàng ngũ lãnh đạo CS đã nói nhiều đến những vấn đề khác hơn. Trong khi đó, một số yếu nhân Mỹ lại đề cập đến biến cố 21-11-70 vừa qua như một hành động nằm trong một kế hoạch rõ rệt của Mỹ. Những lời giải thích được đưa ra ngay sau khi biến cố trên xảy ra có vẻ đã được thay đổi ít nhiều. Người ta còn nhớ vào thời gian trên, các viên chức Mỹ dù đề cập thẳng tới biến cố với báo chí nhưng lại giữ một thái độ tương đối đà dật. Thái độ này đã biến hẳn qua sự xuất hiện của đại sứ Bruce trước báo giới tại Balé. Đúng 2 ngày trước khi khai diễn phiên họp thứ 93 tại Balé, đại sứ Bruce đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ chưa từng thấy để tố cáo chính sách tù binh của BV, cũng như sự ngoan cố của phe CS trong cuộc hòa đàm. Qua lời lẽ và thái độ của đại sứ Bruce, người ta thấy rằng Mỹ đã gián tiếp cho thấy họ không còn đà dật nữa. Từ trước, nhiều người vẫn có cảm tưởng là Mỹ rất tha thiết với cuộc hòa đàm tại Balé và chính vì thế, phe Cộng sản đã tìm được lý do để làm cao.

Cảm tưởng trên dường như không sai, cho nên những lời tuyên bố vừa qua của đại sứ Bruce đúng là một sự khá bất ngờ, không kém việc Mỹ đột nhiên trực thăng vận một toán xung kích vào giữa lãnh thổ Bắc Việt. Cùng lúc đại sứ Bruce lèn tiếng, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Melvin Laird, cũng nói thẳng rằng Mỹ sẽ dùng mọi biện pháp quân sự để cứu tù binh. Vậy, chuyện gì đã xảy ra trước khi có những lời tuyên bố và chuyện gì sẽ xảy ra sau những lời tuyên bố đó?

## Những gì sẽ xảy ra!

Cộng sản đã bỏ một phiên họp sau khi xảy ra cuộc đỗ bộ Sơn Tây của các toán xung kích Mỹ. Vì thế, có người đã nêu nghi vấn: Cộng sản có tiếp tục bỏ họp sau khi các yếu nhân Mỹ tuyên bố một cách thẳng thừng như trên không? Nhưng nghi vấn này dù được trả lời bằng cách nào thì người ta cũng thấy

rõ rệt là phe CS khó đưa ra 1 hành động nào khả dĩ phải làm cho Mỹ cảm thấy lo ngại. Vì, chỉ trong vòng vài ngày sau khi xảy ra vụ đỗ bộ Sơn Tây, những lời tuyên bố của phe Cộng Sản đã mất hẳn cường độ mãnh liệt lúc đầu. Đang từ trạng thái đả kích hung hăng thái độ của Mỹ, phe Cộng Sản đã đi tới chỗ phải đưa ra những lời giải thích hoàn toàn có tính cách chống đỡ về vấn đề tù binh và mặt khác, báo chí Cộng Sản thay vì đe dọa sẽ trường trị đích đáng các hành động phiêu lưu của đế quốc Mỹ » lại chỉ lên tiếng kêu gọi dư luận Mỹ và thế giới giúp ngăn chặn Mỹ tiếp tục làm dữ với Bắc Việt. Trong khi đó, Mỹ không những chỉ bày tỏ một thái độ quyết liệt mà còn có vẻ chuẩn bị ráo riết cho sự thể hiện thái độ đó. Ngày 1.12.70, một dự thảo quyết nghị của Mỹ đối với xã nhân đạo với tù binh chiến tranh theo quy ước Genève 1949 đã được Liên Hiệp Quốc chấp thuận. Quyết nghị này đã bị các đại biểu Cộng Sản vận động tích cực để chống đối, nhưng vẫn được thông qua với 60 phiếu thuận và 16 phiếu chống. Điểm đặc biệt liên quan đến việc thông qua dự thảo quyết nghị này là một lời tuyên bố của ông U Thant, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc. Ông Thant đã khuyến cáo là hãy dùng mọi nỗ lực để đạt tới một sự đối xử nhân đạo với tất cả tù binh chiến tranh.

Hai ngày sau vụ trên, Ủy Ban Quốc Vụ Hà Viện Mỹ cũng khuyến cáo chính phủ Mỹ chỉ nên thương thuyết với Bắc Việt về các vấn đề khác, sau khi vấn đề tù binh được giải quyết thỏa đáng. Chủ tịch Ủy Ban Quốc Vụ Hà Viện Mỹ là dân biểu Meadell Rivers thuộc đảng Dân chủ còn tuyên bố rằng nếu ông là Tổng Thống ông có thể sẽ cho đỗ bộ xung kích Mỹ xuống giữa Hà Nội để buộc Cộng Sản phải đổi xử nhân đạo với tù binh.

Như vậy, có nghĩa là cả trong lần ngoài nước, Mỹ đều đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mặt dư luận. Thành ra, việc sẽ xảy ra có lẽ chỉ ngoạn mục về phía Mỹ và chỉ ngoạn mục nếu do Mỹ chủ trương.

## Hòa đàm Balé sẽ có hiệu quả?

Nhưng việc gì đã dẫn tới thái độ có vẻ mới mẻ đó của Mỹ?

Theo một số quan sát viên thì hành động ngày 21.11.70 của Mỹ chắc chắn không phải là một hành động bất ngờ mà là 1 hành động đã được tính toán trước. Các quan sát viên trên cho rằng sự tính toán

đó có thể thuộc vào hai loại sự việc trái ngược. Trước hết, rất có thể Mỹ đã nhìn thấy rõ và nắm được chắc chắn những chứng liệu cho thấy sự kiệt quệ thực sự của CS trên chiến trường miền Nam, sau các cuộc hành quân qua Kampuchea của Việt Mỹ. Như thế, hành động ngày 21-11-70 của Mỹ sẽ mang tinh chất một ngọn đòn cảnh cáo chính thức đối với Bắc Việt để biện hộ phải thúc tinh về thái độ cứng rắn của Mỹ hẫu chấm dứt sự chờ đợi Mỹ sẽ nản lòng trong cuộc thương thuyết kéo dài hiện nay. Nói một cách khác thì vì biết chắc Cộng Sản đã quá yếu về quân sự nên Mỹ muốn dùng một biện pháp quân sự mới để dồn Cộng sản phải chấp nhận thương thuyết nghiêm chỉnh.

Ngược với dự đoán trên, hành động ngày 21.11.70 của Mỹ có thể chỉ là một chuẩn bị để chuyển hướng cho các cuộc hòa đàm mà kết quả thực ra đã có trên nguyên tắc. Một số quan sát viên đã nghĩ rằng rất có thể đã tới lúc Mỹ cảm thấy có thể đưa cuộc hòa đàm Ba Lè vào những vấn đề cụ thể mà trong đó vấn đề tù binh là một. Nhưng, để bước vào vấn đề này không với một biến cố nào thì có thể sẽ có nhiều khó khăn, ít nhất vì những thái độ bê ngoài đã có của cả hai phe. Cho tới nay, phe Cộng Sản vẫn còn kháng kháng đòi giải quyết mọi vấn đề trên căn bản 3 điểm do họ đề nghị tức là phải tiến tới trước hết từ các vấn đề chính trị. Như vậy, nếu bỗng dưng cuộc hòa đàm nhảy vào với vấn đề tù binh thì không hẳn là phe Cộng Sản đã không cảm thấy rất khó coi cho thề diện của họ. Cho nên, ít nhất phải biến những vấn đề cụ thể mà hai bên đồng ý thảo luận trước thành một loại xi căng dan cho cả thế giới. Những ý nghĩ này không hẳn là thiếu chân dung nếu người ta biết rằng trong phiên họp thứ 93, đại sứ Bruce đã chính thức yêu cầu CS thảo luận về vấn đề tù binh và cả Xuân Thuỷ lần Nguyễn Thị Bình đều lặng thinh không thoát một lời bác bỏ nào — như thường lệ họ vẫn làm trong các phiên họp trước.

Vậy việc xảy ra trước hành động của Mỹ ngày 21-11-70 vào trước những lời tuyên bố quyết liệt của các viên chức Mỹ lại có thể chỉ là một sự đồng ý giữa hai phe mà thôi, nhưng dù ngả về giả thuyết nào giữa hai giả thuyết trên thì người ta vẫn đều thấy là cuộc hòa đàm tại Ba Lè có vẻ có nhiều triển vọng đi tới kết quả nào đó, sau hành động của Mỹ ngày 21-11-70 vừa qua. Điều này một lần nữa đã chứng minh cho lời tuyên bố của ông William Rogers cho rằng hành động của Mỹ không mang lại cho cuộc hòa đàm Balé một kết quả xấu nào.

## Saigon im lặng

Cũng quanh hành động ngày 21-11-70 của Mỹ, người ta không thể không lưu ý tới thái độ của chính giới tại Saigon. Kể từ ngày đó, mặc dầu sự việc xảy ra được coi là có một tính chất hết sức nghiêm trọng, nhưng hầu như đã không có một sự nhận định hay phê phán sôi nổi nào. Về phía giới chính thức, ngoài những lời tuyên bố ngắn ngủi của Tổng Thống Thiệu và Ngoại Trưởng Lâm, đã không có một sự diễn giải nào cả.

Người ta có cảm tưởng như chính giới Saigon vẫn đang còn chờ đợi, hoặc nếu không thì cũng quá dễ vì đã biết được phần nào những bí ẩn ở phía sau của sự việc. Những ồn ào liên hệ tới sự việc trên chỉ xuất phát từ một vài nhóm hoạt động chính trị vẫn được dư luận coi là chịu sự chi phối nặng nề của người Mỹ. Và trừ trêu là những nhóm này đã bày tỏ một thái độ chống đối chủ không tán thành Nếu dư luận được kê là chính xác thì người Mỹ đã tạo được tại Saigon một cái thắng để hàn đà chạy của chính mình lại. Sự việc này khiến một số người cho rằng người Mỹ đã chuẫn bị khá đầy đủ cho một kế hoạch giải quyết vấn đề Việt Nam. Trong khi họ có thể với tay được tới Hà Nội, tới Bắc Kinh, tới Macau Khoa để bàn bạc về một số việc làm của họ thì họ cũng dựng ngay tại Hoa Thịnh Đốn, tại Saigon một số lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ xoa dịu cho đối phương để các việc làm của họ không tạo nên những bất mãn quá đáng về phía đối phương.

Tuy nhiên, đâu sao thì đây cũng chỉ là dự đoán của một số cá nhân. Điều mà người ta cần ghi nhận chỉ là sự đe dặt của Sài Gòn trước cuộc đỗ bộ Bắc Việt có vẻ bất ngờ và thái độ cứng rắn của Mỹ đối với Cộng Sản. Tại sao Sài Gòn lại không có vở một thái độ có thể coi là phù hợp với sự mong muốn như vậy? Phải chăng thái độ này cũng chỉ có một sự thích hợp ở bê ngoài mà thôi?

## Hữu chiến

Bỏ qua tất cả những bí ẩn ở phía sau của một hành động chắc chắn còn được đề cập tới nhiều lần nữa, người ta thấy tình hình chiến trường trên toàn bộ Đông Dương trong tuần qua vẫn không có vẻ gì thay đổi cả. Mặc dù tại Kampuchea, thủ tướng Lon Nol đã lên tiếng bảo động về các hoạt động của Cộng Sản và mặc dù có nhiều nguồn tin đề cập tới sự tập trung quân Cộng Sản tại phía Bắc vùng phi quân sự Việt Nam, người ta vẫn đồng ý là không có dấu hiệu nào chỉ tỏ sẽ có đánh lớn ít nhất là trong vòng vài tháng tới đây. Theo các nguồn tin cảnh sát thì Cộng Sản đang chuẩn bị cho một kế hoạch khổng lồ đài quy mô mà lực lượng năm vai trò chính là các tổ đặc công. Tuy nhiên, nguồn tin này lại cho biết là các lực lượng an ninh Việt Nam Cộng Hòa đã phát giác được kế hoạch trên và đang thực hiện các chiến dịch nhằm phá vỡ toàn bộ những cơ sở đặc công của CS. Như thế, có nghĩa là kế hoạch trên của Cộng Sản cũng sẽ khó lòng thực hiện được. Về hiện nay, câu chuyện được người ta bàn đến là việc hữu chiến nhân dịp Giáng Sinh và Tết. Phe Cộng Sản đã nói rằng họ sẽ ngừng chiến 10 ngày chia ra 3 ngày vào dịp Giáng Sinh, 31 ngày vào dịp Tết Dương Lịch và 4 ngày vào dịp Tết Nguyên Đán. Trong khi đó, Việt Mỹ vẫn im lặng, nhưng theo các nguồn tin ở xung quanh các giới hữu trách thì rất có thể sẽ có một đề nghị hữu chiến kéo dài từ Giáng Sinh tới Tết Nguyên Đán. Nếu có một cuộc hữu chiến như vậy thì người ta có thể bảo rằng vấn đề Việt Nam đang đi vào đúng

(Xem tiếp trang 49)

## nhân vật thời đại

# GIÁO CHỦ « ĐẠI BỊP » ĐẠO ĐỒNG CỨU THẾ NG. VĂN SỰ TỰ SỰ QUẢN ĐỐC TRUNG TÂM THẦM VÂN CÔ NHÌ LONG THÀNH

điều tra của LÃO TÔN

- Giám đốc Công Thương Ngân Hàng ma
- Cho Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, Bác sĩ Trần Kim Tuyến cưỡi cọp
- Bị Giáo chủ Trúc Lâm Nương nhốt vào bát quái dài 6 tháng
- Phá bát quái dài ra làm Ông Thần Nước lạnh
- Tổ chức đeo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm
- Vô khám Chí Hòa tặng mỗi Giám Thị một triệu đồng
- Làm tù nhân để vương thu nhận được 700 đệ tử, phong cho ông Quản Đốc làm Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ, các Giám Thị làm Trưởng Ty, người làm Tỉnh trưởng...
- Bắt nhốt nữ Giáo chủ Hồng Môn suốt năm năm trường
- Lập Đạo Đồng Cứu Thế, phong Thánh phong Thần cho môn đệ
- Giáo chủ Đạo Đồng và biến cố tết Mậu Thân
- Lập Cô nhi Long Thành

Nguyễn Văn Sự tức Tự Sự năm nay 45 tuổi là con rể của thủ môn quang Khải (gần Cầu Bông) hiện nay mang số từ 32 đến 40 là cơ sở của Tiểu học THANH BẠCH do vợ chồng Sự chủ trương.

Dư luận cho rằng dãy phố năm căn có ma kinh khủng. Vợ chồng Sự là người Thiên Chúa giáo chính thống nên không tin cho là dị đoan mè tín. Bất chấp dư luận, Sự cứ mờn dãy phố này để mở trường

tio rằng «nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba học trò». Nhưng sự thật đã khiến Sự dần dần mất đức tin ở Thiên Chúa.



Ma quỷ đã khiến vợ chồng Sự khiếp đảm, đến nỗi cứ 6 giờ chiều, tan học, là vợ chồng lại giật nhau về nhà bố vợ ngủ nhờ.

Công việc làm ăn kẽ như thất bại, học sinh thưa thớt, gia đình Sự lâm vào cảnh khốn đốn. Chính tôi đã chứng kiến những lời nói quá đáng của vợ Sự đối với chồng. Vợ Sự đã coi Sự không có một kilô nào, cho Sự là một tên vô tài bất tuồng. Sự đang ăn chén cơm, vợ Sự cầm lấy đồ cho chó. Sự chỉ nhẫn nhục mím cười, lấy muỗng hót lên ăn. Tôi nghĩ rằng đó có lẽ là một trong những động cơ sâu xa thúc dục Ng. Văn Sự phải nghĩ cơ mưu làm những việc kinh thiên động địa để trả thù đời.

Chàng thanh niên 25t, bị vợ khinh rẻ vì nghèo bắt đầu từ đó ôm mộng vĩ đại làm Giám đốc ngân hàng rồi làm Thủ tướng và cuối cùng làm Giáo chủ.

### Giám đốc Công thương Ngân hàng

Không một xu dính túi, Nguyễn Văn Sự đã âm mưu trở thành Giám đốc Ngân hàng để trả thù đời.

Sự bị động viên theo học khóa sĩ quan Trừ bị vào năm 1954, (trước ngày ngưng chiến theo hiệp định Genève) vài tháng. Năm đó tuổi thật của Sự là 28, bụng Sự rất to, nhập quân trường Thủ Đức và ngày Sự phát bệnh đau ruột dữ, vào năm bệnh viện giải phẫu vài tuần khỏi, Sự bỏ trốn đào ngũ luôn.

Một hôm Sự cùng con của Ông chủ tiệm Vạn Lợi ra Cầu Bông chơi, bị Hiến binh bắt, làm náo loạn cả khu phố.

Sau cuộc bị bắt hụt này, Sự bỏ trốn lên Thánh thất Cao Đài Tây Ninh.

Tại Tây Ninh, Sự trở thành thông dịch viên tiếng Pháp của phu nhân trưởng lanh Cao Đài. Nhờ ở cương vị này Sự làm quen với các chánh khách đã vang bóng một thời : như ngài cựu Thủ Tướng nổi tiếng thanh liêm Nguyễn Phan Long.

Với ý đồ thâm sâu và tài nhẫn nhục, Sự đã khéo léo làm cựu Long trưởng là một thanh niên có nhiều triều vọng. Từ đó Sự được trao cho danh hiệu bản dự thảo chương trình chấn hưng kinh tế hậu chiến (1954-1964) của cựu Thủ Tướng Nguyễn Phan Long.

Năm 1958, cựu Nguyễn Phan Long đã già, bệnh hoạn. Với tư cách như là già nhân, Sự đã biến thành một tùy viên của một vị cựu Thủ Tướng nổi tiếng thanh liêm cao khiết được chánh quyền nêu ra.

Với binh phong đó Sự đã lừa được Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, bác sĩ Trần Kim Tuyến đóng 30 cỗ phanh băng tiền mặt (3 triệu đồng) và lo thủ tục lập Công Thương ngân hàng với số vốn 150 triệu.

Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ với tư cách Tổng Trưởng Bộ Kinh tế, lo vấn đề thủ tục. Nhà băng có giấy tờ đương hoàng, số giấy tờ này có mang ra chưởng khé trước bạ hết 90.000đ. (Hồ sơ giấy tờ gần 100 trang, mỗi trang chưởng khé thu 900đ.)

Bác sĩ Trần Kim Tuyến lo yêu trợ giúp kêu gọi cỗ phanh vận vân.

Nhưng đến phút chót ông Phó Tổng Thống Thơ, và bác sĩ Tuyến kiểm soát mật tra lại thì Nguyễn Văn Sự là một tên mượn đầu heo nấu cháo, vì thấy rõ Sự là một đứa vô gia cư vô nghề



Trong ố vuông là Giáo chủ Đạo Đồng Cứu Thế Nguyễn Văn Sự tự lùi Sự.

nghiệp mới kêu Sự lại «năn nỉ» Sự dẹp cái mộng làm Giám đốc Công Thương ngân hàng đi, số tiền ba triệu trong tay Sự, xin Sự hoàn lại 2/3 còn 1 triệu xin kính biếu.

Sự không chịu ! một ăn cả ngã về khêng ! Sự bèn nắm giấy phép hối lộ trong tay quyết cho Phó Tổng Thống Thơ cưỡi cọp một phen. Sự vê dây phổ năm căn (từ số 32 đến 40) đường Trần quang Khải dẹp bỏ cái bảng hiệu Trường Tiểu học Thanh Bạch đi, quét vôi trang trí lại làm trụ sở tạm của Công thương ngân hàng.

Sự đăng báo kiêm nhân viên, in hàng trăm tập ngân phiếu.

Nhà băng có phần hùn của cả Phó Tổng Thống Thơ và Bác sĩ Trần Kim Tuyến đâu phải là vừa. Lem nhem như chúng ta, nghe danh đã phủ phục rồi chứ đừng nói đến gần. Thế mà Sự đã qua mặt cái vụt. Ấy vậy mà lúc cùng, Nguyễn Văn Sự đã đến cầu cứu Nữ giáo chủ Trúc Lâm Nương tại chùa Hồng mòn đường Vạn Kiếp (Gia Định).

Là tay bắn lãnh dám qua mặt cả Phó Tổng Thống Thơ và Bác sĩ Trần Kim Tuyến đâu phải là vừa. Lem nhem như chúng ta, nghe danh đã phủ phục rồi chứ đừng nói đến gần. Thế mà Sự đã qua mặt cái vụt. Ấy vậy mà lúc cùng, Nguyễn Văn Sự đã đến cầu cứu Nữ giáo chủ Trúc Lâm Nương, phủ phục quý xuống đất lạy vị Nữ giáo chủ này để 27 lạy để xin Nữ giáo chủ soi cẩn.

Soi cẩn xong, Nữ giáo chủ mới phán rằng : « Nay Sự con ! con là con hổ dữ, mà hổ míc kẽ ly sơn, con muốn sống thì phải để cho bà nhốt vào bát quái dài ».

Nguyễn Văn Sự chịu ! từ đó Sự trở thành mòn đê của Nữ giáo chủ Hồng mòn để tránh tại đây với hòng danh là Chánh Tâm.

Nguyễn Văn Sự vốn có bệnh sốt rét rừng kinh niên và bệnh áp huyết cao.

Sáu tháng bị cầm túc trong Bát quái dài: Nữ giáo Trúc Lâm Nương đã dùng phép trị bệnh bằng nước lạnh trị hết bệnh sốt rét rừng và

ký giả Anh Quân đã giải trí liền từ ti hơn 3 tháng trong tiệm hút để đến nỗi mắc nghiện nặng không sao bỏ nổi như ngày hôm nay.

Thế là mộng trở thành Giám đốc ngân hàng của Sự tan thành mây khói và khám Chí Hòa rộng mở chờ đón 1 tù nhân bẩn lanh thượng thừa trong lòng võ lâm giang hồ vậy.

Nhưng vì đã tạo được thế cuồng cọp cho PTT Thơ và BS Trần Kim Tuyến nên kẽ như huề, Sự không phải tù. Sự mua hàng ma của ai bằng ngân phiếu ngân hàng ma của y thi khồ chủ mang ngân phiếu lại trả cho Sự, Sự trả lại bàn ghế, máy đánh chửi máy toán v.v..

Thế là ám mưu trở thành Giám đốc nhà băng bị bại lộ, Sự đến cầu cứu giáo chủ Trúc Lâm Nương.

**Nguyễn Văn Sự bị Nữ Giáo Chủ Trúc Lâm Nương nhốt vào bát quái dài suốt 6 tháng trời**

Như đã kể trên, Sự là người có đạo Thiên Chúa nhưng đã mất đức tin ở Thiên Chúa. Nên trong cơn trúng quấn khốn đốn, Sự đã đến cầu cứu Nữ giáo chủ Trúc Lâm Nương tại chùa Hồng mòn đường Vạn Kiếp (Gia Định).

Là tay bắn lãnh dám qua mặt cả Phó Tổng Thống Thơ và Bác sĩ Trần Kim Tuyến đâu phải là vừa. Lem nhem như chúng ta, nghe danh đã phủ phục rồi chứ đừng nói đến gần. Thế mà Sự đã qua mặt cái vụt.

Ấy vậy mà lúc cùng, Nguyễn Văn Sự đã đến cầu cứu Nữ giáo chủ Trúc Lâm Nương, phủ phục quý xuống đất lạy vị Nữ giáo chủ này để 27 lạy để xin Nữ giáo chủ soi cẩn.

Soi cẩn xong, Nữ giáo chủ mới phán rằng : « Nay Sự con ! con là con hổ dữ, mà hổ míc kẽ ly sơn, con muốn sống thì phải để cho bà nhốt vào bát quái dài ».

Nguyễn Văn Sự chịu ! từ đó Sự trở thành mòn đê của Nữ giáo chủ Hồng mòn để tránh tại đây với hòng danh là Chánh Tâm.

Nguyễn Văn Sự vốn có bệnh sốt rét rừng kinh niên và bệnh áp huyết cao.

Sáu tháng bị cầm túc trong Bát quái dài: Nữ giáo Trúc Lâm Nương đã dùng phép trị bệnh bằng nước lạnh trị hết bệnh sốt rét rừng và

**đang nhỡn lực trị hết bệnh áp huyết cao của Sư (?)**

Trong suốt 6 tháng trời Sư tố ra mòn đòn tin cẩn thuần thành gọi dạ bảo vâng được Hồng môn Giáo chủ tiếp dẫn và đặt nhiều hy vọng vào Sư. Thế là một hôm nhambi ngày hoàng đạo, Nguyễn văn Sư tức Tư Sư được Nữ Giáo chủ Hồng môn tấn phong làm : Hồng chánh Tâm Chánh bảo. Chức vụ này tương tự như chức Viện Trưởng Viện Hoà Đạo Giáo Hội Phật giáo VNTN hiện nay chuyên trách về việc truyền bá đạo pháp và kinh tài cho giáo hội.

**Bảm nhiệm chức vụ này được 3 tháng,**

Vào một đêm thanh vắng, Sư mang âm mưu tò chửi đảo chánh Tổng Thống Ngô dinh Diệm ra bàn với Nữ Giáo Chủ Hồng môn khiến Nữ Giáo Chủ thoát mồ hôi lạnh mà phán rằng :

«Sư con, thời cơ chưa đến, thời này theo sấm Trạng Trình thì «Ngô Dân thủ thành», ngô dân là Ngô d. Diệm con nghe chưa ! phải chờ đợi con ạ.. »

Nhưng rồi với chức viện trưởng «Viện hóa đạo Hồng môn». Nguyễn văn Sư bắt đầu tung hoành, liên lạc với các Giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo chiêu binh mãi mã tò chửi đảo chánh Tổng Thống Diệm.

Sư lấy ngay chùa Hồng môn, đường Vạn Kiếp hiện nay làm cơ sở giao liên. Sư tố chửi rầm rầm. Chẳng dèng đèng sợ hãi lụy vi mòn đòn không nghe lời Sư Mẫu, Nữ Giáo chủ bên tống xuất Nguyễn văn Sư ra khỏi chùa.

### **Phá bát quái dài, ra làm ông Thày nước lạnh, tò chửi đảo chánh**

Sư thật thi chẳng cần Sư Mẫu tống xuất, Nguyễn văn Sư đã phá bát quái dài, chiêu dụ được 20 mòn đòn cấp «phép chữa bệnh» bằng nước lạnh của giáo chủ ra di vào một đêm thanh vắng.

Theo lời Hồng môn Giáo chủ đây là tội đáng chết vì «xuất sư mà chưa có phép». Nhưng rồi Giáo chủ cũng phải chịu thua, từ đó Nữ giáo chủ coi Sư là 1 «ma đầu Giáo chủ tà đạo» kinh chống với bà. Vì thế thiên hành đạo lo việc quắc gia đại sự, Đức Bà quên đi tội của đòn đòn chửi sự thực Bà tức lâm.

### **Làng thang khắp các tỉnh miền**

Đông rời miền Tây với danh hiệu là Ông Thầy nước lạnh với âm mưu tò chửi đảo chánh (?). Sư đã mua súng, chèo tát được vài nghĩa binh. Cuối cùng nội vụ đòn bẽ. Lần này, thực sự Nguyễn văn Sư vào khám Chí hòa với tội buôn súng lâu.

Vò khám Chí hòa, Nguyễn văn Sư tức Tư Sư tuyên truyền rỉ tai là người thản tin của Cựu Hoàng Bảo Đại gọi Nam Phương Hoàng Hậu là di ruột bị TT. Ngô dinh Diệm trù chụp mủ v.v.

Sư nói được Cựu Hoàng trao cho sứ mạng đặc biệt trong mưu đòn đưa Cựu Hoàng trở về làm vua lại, nếu thành công Cựu Hoàng sẽ cho Sư làm Thủ tướng. Đảng Liên Hiệp Quốc (?) đang làm hậu thuẫn cho Sư. Sư khoe được toàn quyền sử dụng ngàn khoản 8 tỷ bạc.



Đè chứng tỏ sự thực, Sư bảo một đòn tử tên Tấn về chùa chở y ngũ lấy tập Ngân phiếu của Công thương ngàn hàng ma vào đưa cho Sư.

Được tập ngân phiếu, một lần nữa Sư lại ký tươi hạt sen.

Mỗi giám thị được Sư ký ngân phiếu tặng 1 triệu, mỗi trưởng khu Sư tặng 2 triệu đồng. Khám Chí Hòa có tám khu, Sư đã mua chuộc được sáu khu. Do đó Sư trở thành tù nhân để vuong được chính các giám thị, trưởng khu hầu hạ ưu đãi.

Lợi dụng sự ưu đãi đó. Nguyễn văn Sư bèn lấy phép «nhịn ăn uống lạnh mà sống» của Trúc lâm Nương thu phục được 700 đòn tử sống chết với Sư ở trong khám.

### **Bắt nhốt Giáo chủ Trúc lâm Nương suốt năm năm trời**

Các giám thị sau khi nhận ngân phiếu của Sư đều đã tìm đến Nữ Giáo chủ Trúc lâm Nương để vấn an và cầu ân huệ (?) Lý do vì Sư là Viện Trưởng Viện Hoà Đạo Hồng Môn, và mặt khác, các ngân phiếu

### **đó không biết đến Nanh ở nhà bao nào !**

Nội vụ khiến Nữ Giáo chủ phát rét, lo lắng và cũng không biết làm sao. Chơi gác các «chúa ngục» thì Sư Mẫu và mòn đòn Hồng môn chỉ có nước chết. Vì vậy Giáo chủ Hồng môn phải đuổi hết đòn tử ra khỏi am, treo bảng tạ khách tam tuyệt (tuyệt ẩm, tuyệt thực, tuyệt khẩu) tự cầm tù thân mình trong căn phòng nhỏ suốt năm năm trời. Cho đến ngày Cách mạng 1963 thành công, Nữ Giáo Chủ mới tiếp khách.

Như vậy đúng là Nguyễn văn Sư đã nhốt bà suốt năm năm trường đòn trả thù, trong khi Sư vẫn nấu trong khám.

Bây giờ đến lúc mộng trở thành giáo chủ của Nguyễn văn Sư bắt đầu mạnh nha sau khi mộng trở thành Giám đốc ngân hàng và Thủ tướng tan thành mây khói !

### **Giáo Chủ Đạo Đồng Cứu Thế**

Vì bản chất chỉ là tay bợ, nên tên danh luồng gạt của Sư chỉ khiến Sư phải nằm ấp ít tháng là được về.

Sau khi ra khỏi khám, Sư bèn lợi dụng danh nghĩa của Hồng môn với sự phụ tá của các tên Ba Tắc (Thầy ngải ở chợ Gò Dầu Tây Ninh và Nguyễn kỳ Loan (Từng già làm Linh mục, làm cha xứ v.v... vua an cắp xe hơi) lập Đạo Đồng Cứu Thế !

Buổi ban đầu Sư đến nhờ và tên Tư Choi ở đường Hoàng hoa Thám Gia định. Sư mượn căn nhà dùng để nuôi gà của Tư Choi làm Giảng xá Đạo Đồng Cứu Thế.

Với sự trợ giúp đặc lực của thầy ngải Ba Tắc và tên Nguyễn kỳ Loan, Sư thu được một số đòn tử khá đông bằng phép chữa bệnh bằng nước lạnh. Khoảng 1962, tại Saigon bệnh sót xuất huyết phát khởi khá nhiều con nít bị chết oan. Thủ phạm chính là Nguyễn văn Sư vì Sư rao truyền rỉ tai chữa hết căn bệnh hiểm nghèo này bằng nước lạnh.

Ma đầu hồn nữ là Sư đã tự làm cho mình 2 bằng Tiến sĩ khoa học giả.

— Bằng thứ nhứt do Viện Đại học Paris cấp năm 1952.

— Bằng thứ nhì do viện Đại học Hoàng gia Anh cấp năm 1953. Cùn ký và lời khen tặng của Nữ Giáo chủ hạ lệnh cho các mòn đòn

khung sơn son thiếp vàng treo hai bên chõ Sư ngồi giảng đạo.

Sư là tay bợ lanh, có cơ mưu, có tò chửi, vốn là người có đạo Thiên Chúa (?), lại thêm hai mảnh bàng quý giá trên nên đã thu hút được nhiều người nhẹ dạ.

Thêm nữa, thời cuộc thuận tiện sau cách mạng 63, chánh quyền cũng có phần nào e dè khi đang đến các tò chửi có hình thức tôn giáo dù biết rằng lem nhem.

Năm được yếu tố đó, Sư tha hồ tung hoành phong thần phong thánh cho các đòn tử.

Các nam đòn tử nhịn ăn được đủ 108 (?) ngày thì Sư làm bảng phong thánh. Các nữ đòn tử nhịn ăn đủ 108 ngày phong thần. Nhịn ăn được vài ngày thì Sư phong là Hiền v.v...

Với một hệ thống rỉ tai tuyên truyền qui mô phong thần phong thánh lẩn cho nhau Sư thu phục được rất nhiều đòn tử. Sư lại gọi phần hồn mồ nhà in để án tòng kinh sách do Sư sáng tác. Tổng số kinh sách Nguyễn văn Sư in được hàng triệu cuốn. Thành thế của Đạo Đồng Cứu Thế lên vun vút.

Mùa mai tiêu ngọt giang hồ, cô gái Đò long hơn nữa là trọng hàng đòn tử của Sư có cả một mìn sứ đạo Tin Lành ở Gia Định và hàng chục nữ sinh viên Đại học Khoa học SG. Đơn cử như nữ sinh viên Đào thị Phước đã đậu 7 chứng chỉ của Đại Học Khoa học Saigon. Cô Phước nhịn ăn được 108 ngày được Đạo Đồng Cứu Thế phong thánh.

Còn vị tục sư chỉ nhịn được 100 ngày phải vò bệnh viện Đồn Đát bị ruột teo lại.

Tỏi hỏi anh Mùi là anh ruột cô Phước thi được anh Mùi trả lời như sau : «Tôi sư cha thằng Sư nó hại em tôi, nhịa ăn cái con khỉ khô gi. Nhịn ăn trong 108 ngày, bà già tôi phải chi mất hơn 100.000đ. để mua đồ uống, một ngày con Phước nó uống hết 3 trái dừa, 1 ki nhọ ép con cam thì không kề... »

### **Đạo Đồng Cứu Thế và Tết Mậu thân**

Khoảng năm 1967, Đạo Đồng công tác mật thiết với Giáo hội Phật giáo khát sĩ. Trước khi xây dựng cổ tết Mậu Thân đòn hai tháng, Đạo Đồng Cứu Thế Nguyễn văn Sư hạ lệnh cho các mòn đòn

phai xuống tóc mặc đòn : quần áo bà ba màu vàng. Sư chỉnh đốn hàng ngũ mòn đòn, sự xuất nhập cơ sở Đạo Đồng Cứu Thế rất cơ mật.

Ngay hôm mồng một tết Mậu Thân, cơ sở Đạo Đồng là cơ quan đầu não điều khiển các toán Đàn công tấn công Tiểu khu Gia Định. Mỗi ngày mồng 5 tết quân ta mới chiếm được mục tiêu tức cơ sở Đạo Đồng Cứu Thế, khám phá được một đài truyền tin và một đường hầm anh thằng ra đồng Ông C. Cơ sở Đạo Đồng tan nát.

Năm được yếu tố đó, Sư tha hồ tung hoành phong thần phong thánh cho các đòn tử.

Nội vụ dường như có ra Tòa án quân sự mặt trận (?) kêu án sở hữu chủ cơ sở Đạo Đồng Cứu Thế 10 năm khô sai.

Phải chăng người chịu trách nhiệm cơ sở này là giáo chủ Đạo Đồng Cứu Thế Nguyễn văn Sư. Vai trò bí mật của Tư Sư trong biến cố Mậu Thân sẽ được chi tiết sau.

### **Làng cõi Nhi Long thành**

Sau biến cố kỵ hai tết Mậu Thân thầy trò Tư Sư gồm có các tên Ba Tắc, Năm Sẹo. Từ Cầu Kho chí Năm, chí Kim Loan. Riêng Tư Sư có 16 đòn con dưới 13 tuổi và các mòn đòn đưa nào cũng có hàng chục đứa. Tiêu biểu ít con nhất là nữ quái khách Kim Loan 30 tuổi 8 đứa con không thèm khai tên cha. Như vậy tổng số con nít của thầy trò Tư Sư cũng gần 100 đứa. Con minh đẻ ra, vậy mà theo sự sắp xếp của Tư Sư gần 100 đứa trẻ này phải mạo nhận là cõi nhi chiến tranh được Đạo Đồng Cứu Thế mang về đài ngộ như con ruột (nà là con ruột thực). Đồng bào thấy Đạo Đồng tốt quá, săn sóc cõi nhi y như con ruột, thê là tiếng lành đồn xa chỉ trong khoảng 1 năm tổng số trẻ không biết từ đâu đưa về lên đến hàng ngàn đứa.

Chủ trại hòn thi đấu tư xác chết càng nhiều người chết bao nhiêu thì lại càng phát tài bấy nhiêu. Chủ viện bào chế thi đấu tư sự bệnh hoạn ôm đau của đồng bào. Nằm nào lâm thiêu tai dịch tê thì chủ tiệm lai thêm giầu.

Càng nhiều cõi nhi bao nhiêu Đạo Đồng Cứu Thế càng mừng.

Với sự tiếp tay của nhiều phần tử ma quái Nguyễn văn Sư tức Đạo Đồng Cứu Thế đã đày đọa các cõi nhi để tạo nên xúc động kinh khủng. Chính phủ nhân TT và Thủ tướng

đã khóc hết nước mắt khi đến thăm làng cõi Nhi này.

Báo chí mở cuộc lục quyền quy mô nhất là báo Quốc Nhà Nam và Trắng Đen đã quyên góp được gần 20 triệu đồng.

Tả sung hưu đột không biết bao nhiêu cơ quan trong và ngoài nước đã tiễn vào đây cho Đạo Đồng Cứu Thế.

Do đó mà Sư đã treo 6 là cờ cực lớn Anh, Pháp, Nhật, Tân Tây Lan, Úc đại Lợi, Thái Lan chung quanh quốc kỳ VN.

Làng cõi Nhi Long thành coi như cơ sở bất khả xâm phạm với chính quyền địa phương.

Cõi Nhi Long Thành là một địa ngục dưới trần gian. Hiện nay các cõi nhi có làm mời ăn, mà chỉ được ăn một bữa. Các em cõi nhi bị Đạo Đồng Cứu Thế khai thác triệt để. Sinh hoạt trong làng cõi Nhi còn cay nghiệt gấp trăm ngàn lần trong các cộng xã của TC.

Tất cả các em gái cõi Nhi xinh đẹp đều được Đạo Đồng Cứu Thế tuyển chọn để hầu cận khoái lạc.

Chính Sư đã tuyên bố : Hồ chí Minh chết là hết, Sư này mà chết đi còn để lại hàng ngàn đòn tử mà Sư đã uốn nắn từ lúc lọt lòng. Khủng khiếp chưa !

Hiện nay vai trò của Sư vẫn ở trong bóng tối. Về mặt hành chánh tiếp xúc với chánh quyền do Ni cô Huỳnh thị Cúc tên thật là Cục ở quận Ba Tri tỉnh Bến Tre. Có một quả khứ lây lùng, khòn ngoan rất mực, làm bình phong cho Sư.

(Xem tiếp trang 48)

### **MÁCH GIÚP**

Ai bị té bại, phong thấp, nhức mỏi (nhất là khi trời trời thường hay cảm vặt, mỏi gân cò và vai, đau các khớp xương và bắp thịt, hoặc bàn tay nhiều mồ hôi), dù kinh niên muốn được trị khỏi ngay bằng thuốc già truyền rất thần hiệu hãy hỏi nhà buôn THANH THẢO, số 266 Lê quang Định (xóm Gà) Gia Định, hoặc Đ.T. : 41.323. Nhờ chỉ dùm.

## Ba Xi về quê

Người ta thường nói đến Phi Châu, rùng thǎm Phi Châu với cái ý khinh khi là mọi rợ, kém ván minh, chắc chắn không có đủ bốn ngàn năm văn hiến để sài chơi, và cũng không sản xuất nổi một ông quốc vụ khanh để kè khỗ về con số bốn ngàn.

Có lẽ vì vậy, mà cái vu cò Ba Xi được Tổng Thống xứ Trung Phi truy tầm ra phụ hệ, rước về Trung Phi chơi, đã kéo theo một loạt các nhút báo Việt Nam Cộng Hòa... sang rừng rậm đen thuỷ mịt.

Trước một đè tài ăn khách giựt gân như vu cò Ba Xi, làm báo mà bỏ qua rất uổng. Chỉ tiếc một điều là cái tin lý thú đó xảy ra ở giữa Sài Gòn, các phóng viên mit ta không biết, để lọt vào tay một hăng thẳng tấn ngoại quốc.

Đến khi tin tức đã được tung ra các đồng nghiệp ra hàng ngày của Đời mới ngần ngừ, hoảng hốt chụp vội. Nhưng cò Ba Xi đã lèo đường cất cánh về quê rồi!

Một số đồng nghiệp tiếc của trời, không còn làm sao được, chỉ còn cách là «khang khang vót lấy một phần đuôi» nghĩa là khai thác lẩn quẩn chung quanh cò Ba Xi để gõ gạc.

Cánh gõ gạc chung quanh cái lá da Ba Xi có lấm chuyền tức cười. Vì nhiều phóng viên ta vốn có tài «phóng sự tại gia» điều tra tưởng tượng», đã bị đặt những chi tiết khá ngơ ngẩn.

Ví dụ một tờ báo đã mô tả cảnh cò Ba Xi lên đường về quê nội Phi Châu bằng máy bay phản lực với chi tiết như vậy :

«Có tiếng nói vang lên trong máy phóng thanh : Máy bay đáp chuyến Sài Gòn—France đang cất cánh (đang cất cánh đó nhé, không phải sắp cất cánh đâu, thấy mẹ chưa?). Yêu cầu các hành khách hãy thặt chặt giày lưng, và yêu cầu thân nhân quay trở vào».

Với một chi tiết nhỏ đó ta cũng hiểu được rằng «bồn báo nữ phái viên» không những không hề thấy cảnh cò Ba Xi về quê, mà em còn chưa hề đi máy bay hồi nào từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

Nếu em đã đi máy bay một lần trong đời người thì em cũng biết mấy điều sau đây :

— Người ta không bao giờ nói một chuyến máy bay đi Saigon—France. Người ta chỉ nói tên thành phố chứ không nói tên nước. Chắc em đếch biết khi tới Pháp thì máy bay sẽ hạ cánh ở phi trường nào nên em mới bịa ầu.

Máy bay cũng không bao giờ chạy thẳng một lèo từ Saigon sang Paris, mà nó còn đáp xuống nhiều phi trường khác.

Khi máy phóng thanh trên phi cơ yêu cầu hành khách thắt giày lưng an toàn, thi cửa máy bay đóng tít lại rồi, em phóng viên còn ở Saigon viết tin dày àm chui chõ nào trong máy bay mà nghe thấy tiếng hói?

Mà thân nhân tiên đưa thi ở cả trong phòng khách, có lèn tòn máy bay tiên đưa em Ba Xi về quê đâu mà người ta phải yêu cầu thân nhân quay vào?



## ÔNG ĐẠO CÁY

Tóm lại là nàng phóng viên của chúng ta phi ngõi tưởng tưởng một cảnh chia tay não nùng ai oán đến nỗi bịa đặt cả những chuyện ngờ ngẩn không ai hiểu nổi !

### Thay đồ cho Ba Xi

Một bạn đồng nghiệp khác đã chạy tới cầu cùn bần đạo vì lúng túng với cái bộ đồ của Ba Xi.

Chàng viết dòng dã mây số báo đề tả cảnh Ba Xi về quê, và bắt đầu bằng chuyện Ba Xi xách vali lên tàu bay. Nhưng Ba Xi ăn bận đồ như thế nào?

Chàng suy nghĩ thế này : Èn về quê thăm bố tue thi ên phải bô bô bà ba ở lại, ên nên mặc bộ quần phục của xứ quê nội thì mới xinh.

Mà xứ Trung Phi thì quốc phục của họ như thế nào? chàng chợt nhớ những cuốn phim chụp xứ mèo Phi Châu, trong lúc các cô gái đều mặc cái váy sắc sỡ đủ màu, lờm 自动生成.

Xong rồi. Chàng bèn đi một đường tà cảnh, mặc cho em cái váy đậm xanh xanh đỏ đỏ rất là Phi Châu, chàng còn cần thận đặt em Ba Xi trước một tấm gương, cho em quay đi quay lại ngâm phia lồng tung trước một bộ đồ mới là.

«Bồn báo» mời phóng sự tới chỗ đó thôi, thời bỗng dung bồn báo cũng vô tình đang một bức hình em Ba Xi lên đường đang phom phom bước ra máy bay trong một bộ áo dài VN tha thoát.

Làm sao giờ? Không lẽ bài viết một đằng mà đằng hình lại đằng một nẻo?

Bạn đồng nghiệp đã chạy tới thở than mà vẫn kể Bần đạo. Bần đạo hỏi :

— Vậy cậu đã tả cảnh nàng lên máy bay chưa? — Chưa! Nàng còn đang đứng soi gương ngắm nghia bộ đồ mới.

— Vậy thời có khô chí đâu! Cậu về nhà bắt em cởi bộ đồ moi ra, mặc áo dài vòi là xong. Cậu sẽ là nối lòng của em và cũng sầu thảm trước đồi mai rưng rưng của bà mẹ. Em bỗng nói con hiểu thao, muốn biểu diễn một màn van nghệ. Em nói rằng:

«Con vẫn là con của má! Má ôi! Con sẽ mặc cái áo dài Việt Nam để nhớ mãi rằng con là con của Mẹ Việt Nam (nhờ viết hoa nghe)».

Xong rồi em bèn từ từ cởi bộ đồ Phi Châu ra mà mặc cái áo dài Việt Nam vòi!

Bạn đồng nghiệp mừng quá, vỗ tay:

— Xong rồi! Ta sẽ thêm được một màn thay đồ rất hấp dẫn! Có hấp dẫn mới phóng được cái sự đời chờ!

Bản Đạo không biết sau đó ông bạn mất mấy ngày mới xong được cái vụ thay đồ cho cò Ba Xi. Nhưng hy vọng riêng một vụ đó cũng giúp «bồn báo» tăng thêm được vài ngàn độc giả! Ngoài ra, tình hữu nghị Việt Nam—Trung Phi lại còn được bão vệ lâu dài.

Tin cuối tuần qua cho biết rằng xứ Cộng Hòa Trung Phi đang sửa soạn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Cộng. Lỡ mai mối xit này lại đóng vai trung gian hòa giải giữa VNCH và Bắc Việt, mà có nghiêm cảm tình về phía ta, thì đó cũng là công của bần đạo đã thay đồ giúp cho cò Ba Xi vậy.

### Khủng hoảng Ba Xi

Rắc rối thứ hai về vụ cò Ba Xi về quê là vấn đề chính danh.

Một vài nhật báo Mít ta đã suy tôn cò Ba Xi lên làm Công chúa.

Đừng tưởng chơi! Cái vụ đó có thể gây nên một cuộc khủng hoảng chính trị tại xứ Cộng Hòa Trung Phi!

Bởi vì ông Tổng Thống Bokassa xứ này đã lèn ngôi sau một cuộc đảo chính, được gần 5 năm nay. Và từ đó tới giờ, ông vẫn chưa có thời giờ để tổ chức bầu cử, nhằm hợp thức hóa ngôi vị chí tôn của ông cho nó «hợp hiến và hợp pháp». Với một xứ có 1 triệu ruồi dân, đại đa số là dân các bộ lạc ở rải rác trên một lãnh thổ rộng bằng cả «2 nước Việt Nam» và Lào họp lại, thời chuyên bầu cử tất nhiên chỉ có tánh cách tượng trưng thôi. Nhưng đâu phải vì thế mà bô luộn vụ bầu cử được?

Bằng có là ở nước ta, chúng ta vẫn rủ nhau đi bầu rân rận đó!

Nurung nếu báo chí Sài Gòn suy tôn cò Ba Xi lên làm Công Chúa điều đó có thể khiến cho phe đối lập ở Trung Phi hò hoán lên là Bokassa muốn lèn ngôi vua suốt đời! Ngày xưa ông Đầu Gối mời nói đùa là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hình như có lẽ nghe đâu là dòng dõi các hoàng đế Nguyễn Triệu mà báo Công Chung bị đóng cửa các rup! Tổng Thống Bokassa cũng le lám chờ bộ! Gán cho ông cái danh nghĩa hoàng đế đâu phải chuyện rỗn!

Chúng ta sẽ còn hy vọng rằng ở Trung Phi không có những phe đối lập «đầu trâu mặt ngựa» (danh từ của đài phát thanh Huế do 1 ông dân biếu trích thuật). Nếu ở Trung Phi chỉ có loại Đối Lập Đứng Giữa, Đối lập Trung Tâm thôi, thì nước này hy vọng thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị.

Tuy vậy, có thể vẫn xảy ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao!

Báo chí Saigon đồng thanh kêu cò Ba Xi là Công chúa, đó là một hình thức can thiệp vào nội bộ nước bạn! Ví dụ như có tờ báo nào bên Mỹ, bên Tây gọi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là Vua thì ta có chịu không? Chắc chắn là không! Thay đổi thế chế một quốc gia đâu phải là chuyện bốn mà người ngoài xia vò được? Tổng Thống ta không đóng cửa báo nước ngoài được, nhưng ta vẫn có thể phản kháng và nếu cần cat đứt liên lạc ngoại giao với cái xứ có những tờ báo thói mồm đó! Xứ sở nào mà ngu thế, chánh phủ chi mà không dạy được dân! Bộ Thông Tin của họ ở đâu mà không biết tìm cách thông cảm, giúp đỡ báo chí «tự ý» được bô để bảo vệ hiến pháp?

Vậy nếu chánh phủ xứ Cộng Hòa Trung Phi có làm lầy mà phản đối chính phủ ta, bắt bồ với Trung Cộng, đó cũng là do lỗi làm của báo chí xứ ta vậy. Thiêng bộ rất lầy làm tiếc rằng bao công trình của Nhà Phì Châu sự vụ nhằm đưa cò Ba Xi về quê đã bị báo chí lèn đồ vỡ tan hoang cả!

### Tổng Thống phu nhân

Cuộc kêu hoảng về danh từ thứ hai liên quan đến bà mẹ cò Ba Xi.

Một vài nhút báo đã suy tôn bà mẹ cò Ba Xi lên làm Tổng thống phu nhân. Đó cũng là một trò lạm dụng danh từ. Vì bà Huệ đâu phải là vợ chánh thức hiện nay của Tổng thống Bokassa đâu mà kêu bà là Tổng thống phu nhân? Kêu như vậy rồi nay có một bà xung là Tổng thống phu nhân, mai lại có một cô khác nhảy ra xung là Tổng thống phu nhân, đếm sao cho hết số phu nhơn bây giờ?

Lỗi suy tôn vội vã đó có thể gây phiền nhiễu cho bà má cò Ba Xi rất nhiều.

Trước hết là có một số người thuộc các bộ lạc M' Baka, Zandé, và Mandjia, Baya ở bên Trung Phi lâu lâu lại sang mời bà má cò Ba Xi ký vào 1 cái sô vàng xin ty tiền lè cho một cô nhi viện, một trại cùi hay là một làng ký giả Trung Phi! Bà Huệ lấy tiền đâu ra mà thủ cho đúng vai trò một Tổng thống phu nhân bấy giờ! Mà không lẽ chúng ta lại để cho 1 Tổng thống phu nhơn gốc người Việt da vàng nũi tết chịu thua chí kém em, không chịu chi tí gìে cho các công cuộc từ thiện, trong khi bà TT phu nhân Trung Phi da đen, môi dày thì luôn luôn hào phóng, chịu chi hết mình?

(Xem tiếp trang 49)

## TIN BUỒN

Được tin :

## THÂN MẪU

Giáo sư NGUYỄN NGỌC HUY  
vừa tạ thế tại Saigon

Xin chia buồn cùng Giáo sư và cầu chúc hương hồn CỤ BÀ được siêu thoát.

TÔN THẤT TUỆ  
TRẦN VĂN DƯƠNG  
KIỀU TRINH

# SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

## HÀI LƯU

Truyện BÊN DÒNG NƯỚC BIỂC của CUNG TÍCH BIỀN đã đăng dưới trên tuần báo Đời, chưa in thành sách nhưng đã có người đến xin dịch ra tiếng Pháp.

Một phụ nữ người Pháp thay mặt cho một nhóm sinh viên ở Paris đã tới tòa báo tìm Cung Tích Biển để thương lượng nhưng chưa được gặp tác giả.

Bên Dòng Nước Biếc có đầy đủ đủ tinh chất để có thể sẽ trở thành một best seller nếu được dịch ra ngoại ngữ. Đề tài là chiến tranh Việt Nam. Nhân vật là người Việt và người Mỹ. Câu chuyện đủ các yếu tố: tình yêu, giết chóc, giàn điệp v.v... Khung cảnh từ Saigon ra tới một tiền đồn biên giới.

Các dịch giả Việt Nam còn đợi gì không tới vò trước cuốn Bên Dòng Nước Biếc, kěo người ngoại quốc vò mất.

Ngoài ra đó cũng là một câu truyện hứa hẹn thành công nếu được đưa lên màn ảnh. Các hãng phim Mỹ đang sang Việt Nam tìm đề tài cho những cuốn phim hậu chiến » chắc không bỏ quên cuốn truyện này.

Tuần báo tiếng nói Dân Tộc do dân biểu LÝ QUỐC CHUNG làm chủ nhiệm trước đây đã mở một cuộc thi viết phong sự ngắn lấy đề tài viết về quê hương Việt Nam điều tàn.

Các phong sự ngắn của độc giả đã được tòa báo gộp lại thành một tập, và được các nhà báo Hoa Kỳ chú ý.

Kết quả là một nhà xuất bản Mỹ đã dịch và in cuốn sách Between Two Fires (giữa hai lằn đạn) và

trong tuần trước cuốn sách này đã được ông Lý Quốc Chung đem giới thiệu tại Sài Gòn.

Cái tên tập sách cũng có ý nghĩa chánh trị vì dân biểu Lý Quốc Chung vốn nổi tiếng về chủ trương đứng giữa.

Tuy nhiên, đứng giữa hai lằn đạn cũng khá nguy hiểm.

Tiêu thuyết bên phim càng ngày càng nhiều. Những truyện dài đã được mang lên màn ảnh gần đây nổi tiếng nhất là: CHÂN TRỜI TÌM của Văn Quang, LOAN MẮT NHUNG của Nguyễn Thị Long.

Những tiêu thuyết đang và sắp đưa vào sân quay gồm có:

CHIỀU HÓM GIÓ CUỐN của Viện Linh do Việt Nam phim, với nhóm Thanh Thúy Hằng thực hiện.

NHƯ HẠT MUA SA tiêu thuyết của Ngọc Linh do hãng Việt Ánh thực hiện, với Bùi sơn Dân làm đạo diễn và Thanh Thúy Hằng, Đoàn Châu Mậu, Bạch Tuyết thủ các vai quan trọng.

Mỹ Vận Điện Ánh Công ty cũng sủa soạn quay phim YÊU, tiêu thuyết của Chu Tử.

Đạo Diễn Lê Hoàng Hoa thi đang viết phân cảnh cho tiêu thuyết VẾT THỦ của nhà văn Nguyễn T. Long.

Hai tiêu thuyết của Duyễn Anh là ĐIỀU RU NƯỚC MẮT và TRẦN THỊ DIỄM CHAU đang sủa soạn chiếu lén màn bạc rồi.

Nữ ca sĩ THANH LAN mới bước chân vào điện ảnh đã trở thành một nữ tài tử ăn khách. Trong lúc 2 rạp chiếu bóng ở Saigon mới bắt đầu chiếu phim Ảnh do Thành Lan thủ một vai chính, thì các bích

chương khác đã quảng cáo 2 phim khác của Thành Lan: Tiếng Hat Học Trò và Xin Đừng Bố Em.

Với tốc độ chạy nhanh như vậy, Thành Lan đang có triển vọng đuổi kịp các bà chị như Kim Cương, Thanh Thúy Hằng...

Nói đến LÊ VĂN KHOA thì người ta liền tưởng ngay đến thế giới của trẻ em.

Lần này là thế giới màu sắc. Trong tuần lễ từ 29-11 đến 2-12 Lê Văn Khoa đã tổ chức cuộc triển lãm tranh thiếu Nhi Việt Nam và Nhật Bản tại biệt thự của Hội Việt Mỹ. Saigon.

Cuộc triển lãm trưng bày 92 bức tranh của khoảng 50 họa sĩ trẻ. Em bé nhất là Nguyễn Kim Sa 4 tuổi và em lớn nhất là 15 tuổi.

Các bức tranh chia làm 3 loại.

Loại A và B là những tranh do các thiếu nhi gửi đến, trong đó loại A thuộc về các em từ 10 đến 15 tuổi, và loại B là các em dưới 10 tuổi.

Loại C là những tranh do các em vẽ tại chỗ trong một cuộc thi tổ chức hồi tháng 9 vừa qua tại câu lạc bộ sĩ quan Hải quân.

Bức THƯƠNG XÓT của em LƯU THỊ BÍCH, 13 tuổi, vẽ 1 em bé đang cho tiền bà lão ăn mày đã chiếm hàng nhứt loại A với bức ĐƯỜNG VĂNC của em SATORU SHOJI, người Nhật, 12 tuổi.

Loại B cũng có 2 em đồng hạng nhứt là Tsuyoshi ITOH, 9 tuổi và em NGUYỄN TRÚC ĐÔNG 7 tuổi. Em Đông đã từ Biên Hòa lên lãnh giải với bộ y phục của sói con HĐVN. Bức tranh của em tên là «Chia tay bạn sói».

Giải nhứt loại C là em bé Đoàn Hồng Minh 10 tuổi, ô Mỹ Tho.

## NHÂN SINH QUAN và THƠ VĂN TR. HOA

Tác giả : LÂM NGỮ ĐƯỜNG  
Dịch giả : NGUYỄN HIẾN LÊ  
N.X.B. : CA DAO

Lâm ngữ Đường có hai cuốn sách giới thiệu văn hóa Trung Hoa được người Tây phương thường thức nhiều nhất. Cả hai đều viết bằng tiếng Anh sau được dịch ra Hoa ngữ, đó là *The Importance of Living* (Sinh hoạt đích nghệ thuật) và *My Country and My People* (Ngô quốc, Ngô dân).

Nguyễn Hiến Lê đã dịch cuốn trên với nhân đề *Một quan niệm về sống đẹp*. Nay ông lại dịch một số chương về tôn giáo và văn chương Trung Hoa trong cuốn này, đặt cho nhân đề là *Nhân sinh Quan và Thơ Văn Trung Hoa*.

Về Lâm ngữ Đường, thiết tưởng độc giả Việt Nam ai cũng biết giá trị của ông, khỏi cần giới thiệu.

Điểm đặc biệt liên quan đến cuốn sách «Nhắc tôi và Dân tộc tôi» là từ hồi nhỏ, tác giả đã được «áo dục» để hoàn toàn mù tịt về chính tò vòi của mình. Ông học trong trường đạo, cha ông làm mục sư Tin Lành. Ông không được đi xem kịch Trung Hoa, không được đọc văn chương và lịch sử Trung Hoa, mà lại được học cursive và tân ước rất nhiều.

Chưa tới mươi sáu tuổi, tôi đã biết rằng các kèn đồng của Josué đã làm sụp đổ bức tường ở Jéricho, nhưng tôi hỏi bà mươi tuổi tôi vẫn chưa biết truyện nàng Mery Kivering: chồng nàng chết vì phải đi xây Vạn Lý Trường Thành, nàng lặn lội天涯, tìm được hài cốt của chồng, khóc nức nở đèn cả một khúc thành vĩ đại đã xụp đổ. Những người Trung Hoa dù vô học cũng không dốt sút như tôi hồi đó». (trang 132).

Cuốn sách của Lâm ngữ Đường viết từ 1936, nên Nguyễn Hiến Lê đã bỏ túi bản dịch bằng một bài diễn văn của tác giả về văn chương Trung Hoa hiện đại, đọc năm 1951 ở Mỹ.

Phản ứng đầu tiên, Nguyễn Hiến Lê đã dịch 5 chương để giới thiệu «Lý Tưởng về nhân sinh» của Trung Hoa.

Tác giả trình bày chủ nghĩa nhân bản Trung Hoa «tuyên bố thẳng rằng con người là trung tâm của vũ trụ mà mọi tri thức đều phải nhằm việc mưu hạnh phúc cho con người» (trang 18). Vì vậy người Trung Hoa đã lấy Khổng giáo làm tư tưởng truyền thống mấy ngàn năm, không thể thiết đến những lý tưởng tôn giáo huyền hoặc. «Kitô lanh mạn, ure thần bí, qđ lô nhân từ, Không Tự thực tế, trọng thực nghiêm, theo chủ nghĩa nhân văn» (trang 24).

Tinh thần đặc biệt Trung Hoa đó nằm trong Đạo Trung dung, khác với các học vấn trung dã trong sách.

thuyết của Tây phương đều có tính cách quá khích.

Trong chương 4 và 5, ta thấy những nhận xét của Lâm ngữ Đường đối với đạo Lão và đạo Phật. Đạo Khổng, theo tác giả, «nó thực tế quá, không có chút gì là bắc đồng, mộng tưởng», (trang 46) Lão giáo đáp ứng được khát khao của tâm hồn lâng man và không tưởng. Đạo Phật là học thuyết nhoai lai duy nhất có được ảnh hưởng quan trọng ở Trung Hoa, có ảnh hưởng tới ngôn ngữ, nghệ thuật, điều khát khao trác, tiếp một luồng sinh khí mới cho văn học Trung Hoa, và ảnh hưởng cả tới cách ăn uống.

Phản ứng của cuốn sách cũng gồm 5 chương, nói về văn học Trung quốc. Dịch giả đã lựa chọn các chương nói về Văn Suối, Thơ, Hý Kịch. Tiêu Thuyết Trung quốc, và tình hình văn học Trung quốc từ Ngũ Tứ Vận Động (1919) đến ngày nay.

Đối với những người không thông thạo về văn học cổ điển Trung Hoa, thì các chương này sẽ được những điểm đặc sắc chính của thơ văn Tàu. Tác giả đặc biệt chú trọng tinh chất quá giản minh của cõi văn. Thủ dụ như truyện Ngũ Lễ, Tiên Sinh của Đào Tiềm, chỉ có 125 tiếng. Theo ông, lối tự sự đó nhả khết, nhưng không phong phú. Ngược lại, tác giả ca ngợi thơ Trung Hoa, mà theo ông: «Ở Trung quốc, thơ có nhiệm vụ thay thế tôn giáo, nghĩa là có nhiệm vụ làm cho tâm hồn thanh khiết, cảm được cái huyền bí cùng cái đẹp của vũ trụ, gây cho con người tình thương đồng loại và mọi sinh vật». (trang 88)

Người Trung Hoa thường nói: «màn phuc văn chương» (đây mới hưng văn chương). Lâm ngữ Đường đã diễn giải câu đó một cách hóm hỉnh, tiễn đến kết luận rằng «Người Trung Hoa làm thơ hăng bung ném thơ họ hay» (91).

Các chương về hý kịch và tiểu thuyết cho ta nhiều nhận xét đậm đà, tuy vẫn cũng chỉ là những nhận xét sơ sài.

Trong chương chót, lần thứ nhất chúng ta được đọc vài nhận xét về nền văn học Trung Hoa ở lục địa, dưới chế độ Cộng sản. Ông khẳng định «nhà văn có thể làm chánh trị, nhưng chánh trị không nên can thiệp vào nhà văn.. Mọi sự sáng tác phải bắt nguồn từ tâm linh cá nhân». (trang 173).

Tên dịch giả Nguyễn Hiến Lê vốn là một đám bảo nên chúng tôi thấy không cần phải nói về bản dịch. Với những ai khó tính, dịch giả còn cung cấp cả một phần phụ đánh chép Hán của các câu thơ văn trung dã trong sách.

truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

# RUỒI XANH

PHẦN HAI



Trung tá Hồ lại đưa tay vuốt bộ râu của mình :  
— Hôm tao mới đòi về đây, Trung tướng từ lệnh bắt tao phải cạo râu, nhưng tao từ chối, giết tao thì được chó bắt tao cạo râu thi không được. Trung tướng từ lệnh nói tao cạo râu sẽ đẹp trai hơn, nhưng ông nhầm tao có đè râu mới đẹp trai phải không Năm, quân đội phải chấp nhận sự vô kỷ luật này của tao, tao lột huy chương ra, vài ba cái anh dũng bộ tinh trả cho Trung tướng từ lệnh với điều kiện xin giữ lại bộ râu, tao cạo râu không khác gì một con cọp bị cạo lông.

— Rồi sao Trung tá ?

— Bây giờ tao vẫn giữ bộ râu này trong khi Trung tướng từ lệnh không bằng lòng, muốn ra sao thì ra, tao nhất định phải giữ bộ râu.

Trung tá Hồ thò tay vào ly rượu thảm rượu vuốt lên mép ...

— Có lăn bộ râu tao đó lòn...

— Mau ha Trung tá ?

— Không, bụi đất đó, tao đánh nhau hai ngày hai đêm, khít tàn trận đánh tao thấy bộ râu của mình đó và khét mùi thuốc súng.

Trung tá Hồ tỏ ra vui vẻ hơn :

— Nhiều khi râu ngứa quá tao có cảm tưởng

có rận, tao lấy thuốc DDT phun vào đó rồi ra tiệm hớt tóc cho thợ sấy.

Người hạ sĩ quan cười hăng hắc. Trung tá Hồ đang nói chuyện vui vẻ, ông bỗng xăm mặt lại :

— Tao sẽ đi nơi khác, tao không thể ở đây được lâu, tao ở đây chắc tao giết người, tao nỗi điên, mà thấy tao đêch chơi với thằng nào hết, không hiểu tại sao tao thù hận bọn đó, tao ghét những thằng chết nhát, mệt phát đạn pháo kích cũng chui vào gầm bàn...

Trung tá Hồ cười khà khà, ông uống cạn thêm một ly rượu nữa, mà ông không biết mình đã uống đến ly thứ bao nhiêu, ông càng thêm vui :

— Thằng sỉ quan tham mưu ở đây, hôm trước tao hé một tiếng, nó giật mình, mặt xanh lèt trông đến là tội nghiệp.

Trung tá Hồ nhìn ra sông bây giờ con sông đã tối đen, ông nghe tiếng ca nô tuân tiều, tiếng nói chuyện của mấy người lính ngồi trên tàu, Trung tá Hồ bỗng vỗ bàn một cái :

— Mày thấy không, tao chỉ nhìn thấy toàn những bộ mặt chết nhát như vậy tao không nói điên lên sao được. Tao phải đi, tao tìm mọi cách để di khỏi nơi này.

Trung tá Hồ uống từng hớp rượu lớn, ông nhìn ra ngoài sông tối đen, bây giờ ông không còn nói gì nữa, ông làm lì dễ sợ, những sợi tóc cắt ngắn trên đầu ông dựng đứng lên, những sợi tóc đã bạc, đôi mắt ông đỏ ngầu, đôi con ngươi ông uể oải chuyền động, một sự chán chường nào đó đang xâm lấn tâm hồn ông.

Trung tá Hồ tự tay rót rượu cho người hạ sĩ quan của ông :

— Uống đi mày, Năm, tao chán đòi quá, tao uống thật say rồi về ngủ rồi ngày mai muôn ra sao thì ra, tao chán đòi rồi, tao chán đòi quá rồi, nếu tao còn ở đây nữa, tao sẽ chết vì uống rượu, tao uống rượu tao thường làm bậy. Trung tá Hồ đấm tay xuống bàn đến thỉnh một cái làm rượu trong ly sóng sánh. Than hồng trong chiếc cù lao bây giờ bát đầu tàn lụi, ở đó chỉ còn vương vấn một chút khói, lầu lươn đã hết sạch. Trung tá Hồ giục người hạ sĩ quan :

— Uống đi, mày uống đi còn về, tao cần ngủ một giấc, mày làm ơn khóa cửa phía ngoài cho tao, nếu tao mà tông cửa ra được chắc là có nhiều chuyện lạ, mắt công, dù mẹ tao không muốn mắt công tao phải uống rượu để tao quên đời, tao không muốn nhớ đến chúng nó, tao muốn quên chúng nó, vậy mà càng uống tao càng nhớ đến chúng nó, mày làm ơn nhẹ mày.

— Dạ được Trung tá, ngày mai em sẽ tới đánh thức Trung tá.

— Kệ, mày cứ để cho tao ngủ.

— Thưa Trung tá không được, ngày mai có phái đoàn, tương lai Trung tá còn dài, Trung tá nên nhẫn nhục...

Trung tá Hồ cười nhạt :

— Tao nhẫn nhục, mày biết tao đã nhẫn nhục đã nhiều rồi không ?

— Vậy bây giờ Trung tá ba gai như vậy để làm gì ?

Trung tá Hồ lại đưa tay lên vò rối mái tóc :

— Ủ nhỉ, tao ba gai làm mẹ gì, tao làm được gì, tao có súng, cùng lắm một mình tao chỉ giết được vài ba mảng là cùng. Năm, mày thấy tao còn ngon không ?

— Thưa Trung tá Trung tá còn ngon lắm. Trung tá Hồ móc một mớ tiền trong túi ra, liệng lên bàn :

— Mày trả tiền đi.

Người hạ sĩ quan vội đầy tiền lại :

— Thưa Trung tá cho phép em, em đã nói với Trung tá.

— Ủ, tao nhớ, mày trả một nửa tiền và tao một nửa, cứ lúng như vậy mà làm.

Người hạ sĩ quan kêu nhà hàng tính tiền. Trung tá Hồ châm một điếu thuốc lá, ông thấy người mình càng lúc càng trở nên cay đắng, ông rít đỏ đầu thuốc lá, người hạ sĩ quan đã trả tiền xong, anh ta trở ra đưa lại một mớ tiền cho Trung tá Hồ :

— Thưa Trung tá xong rồi.

— Bây giờ mày đưa tao về p hòng ngay tức thì.

— Dạ.

Trung tá Hồ leo lên xe, người tài xế mở máy xe, đường phố đã vắng bóng người qua lại, chỉ còn mấy cái bar nhà què còn mở cửa; mấy anh chàng lính Mỹ say rượu ngất ngưởng đi trên đường, Trung tá Hồ ngồi dựa lưng trên đệm xe, gió đêm mát lạnh làm ông tỉnh táo lại dần, ông nhận ra những con đường mình đã đi qua. Và ông cảm thấy tủ túng, ông muốn đi xa hơn nữa, ra hòn ngoài thị xã, nhưng vì vấn đề an ninh, ông không thể nào di khỏi thị xã trong lúc này, ông thở dài đến thượt một cái, người tài xế lái xe lại hỏi :

— Trung tá còn muốn đi đâu nữa không ?

— Tao hè, tao muốn đi nhiều lầm chở, tao muốn ra khỏi nơi này, như ngày xưa, tao đi khắp nơi, tao có lính, tao đi đâu cũng được, thằng nào cản đường tao tao bắn chết mẹ nó luôn. Tao từng vào mặt khu việt cộng uống rượu với anh em, tao hứa với lính của tao, tao phải giữ lời hứa, tao chiếm mặt khu của tụi nó, chiếm xong mặt khu rồi ngồi uống rượu ngay cục R. của nó không thú vị sao.

Trung tá Hồ luôn miệng chửi thề :

— Đu mẹ đâu có phải như bây giờ, đu mẹ sợ đến cả thằng du kích địa phương, cái thứ Việt cộng các kẽ đó mà...

Chiếc xe lao vun vút trên đường phố, Trung tá Hồ bật cười sảng sặc, ông cười thật vô lý, và người tài xế lái xe cho ông đã từng quen với lối cười của ông.

Chiếc xe chạy vào trại, đậu ngay trước cửa căn nhà của Trung tá Hồ. Trung tá Hồ xuống xe thân mật nói với người hạ sĩ quan của mình :

— Anh về nhà đi, khuya rồi đó.

— Dạ, chúc Trung tá ngủ ngon.

Trung tá Hồ lấy chìa khóa ra mở cửa, ông trao lại chìa khóa cho người hạ sĩ quan :

— Anh giữ lấy, ngày mai tôi mở và đánh thức tôi dậy.

— Dạ, em sẽ lấy quần áo giặt ủi đến Trung tá luôn.

— Mày muốn làm sao thì làm.

Trung tá Hồ vào nhà bật đèn và đóng xập cửa lại. Người Trung sĩ khóa bên ngoài. Nếu để cửa ông dám xách súng đi làm bậy lắm.

(CÒN TIẾP)



# Loài vật đi... doong Tô Hoài chuyên... kiếp

(GIAI THOẠI VĂN NGHỆ SÌ  
TIỀN CHIẾN CỦA HÀ NỘI HÔM NAY)

(tiếp theo đài số 61)

KIM NHẤT

LTS : Đây là những chuyện góp nhặt do những người từ bên kia chiến tuyến kể lại.

Có người là văn nghệ sĩ, có người là cán bộ, là sinh viên, học sinh v.v... hoặc có người sống chung, công tác chung, hoặc tiếp xúc nhiều lần, hoặc chỉ nghe tên biết tiếng, mà chưa bao giờ gặp mặt. Trong họ là chứng nhân cho những văn nghệ sĩ tiền chiến như: Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Huy Cận, Nguyễn Đình Thủ, Tô Hoài, Hoàng Cầm, Nguyễn Hồng, Thành Tịnh v.v... hiện đang sống tại Hà Nội hôm nay.

K.N. tôi chỉ làm công việc sưu tầm ghi lại giót thiệu với các bạn. Do đó, những giai thoại này từ nó, nó mang tính chất « tin tức sinh hoạt văn học nghệ thuật », không là thứ tài liệu tuyên truyền cho chế độ này hay chế độ khác. Bởi đó không là công việc của chúng tôi.

Xin các bạn hiểu cho.

K.N.

Vợ chồng A Phủ  
Như ta đã thấy, trong thời kháng chiến chống Pháp, nhà văn Tô Hoài được mọi người khen « có tinh thần cách mạng cao độ, xung phong đi về Tây Bắc, giữa nơi đèo heo hút gió, rừng sâu nước độc », chẳng qua vì « trốn chết » và « trốn sang tac ».

Về việc « trốn chết », ta đã hiều. Còn « trốn sang tac », ta hày nghe Vũ Ngọc Phan nhận xét về Tô Hoài trong « NHÀ VĂN HIỀN ĐẠI ».

« Ông không giống một nhà văn nào trước ông và cũng không giống một nhà văn nào mới nhập làng văn như ông. Truyền của ông có tinh chất nửa tâm lý, nửa triết lý, mà các vai là loài vật. Mời nghe tưởng như truyện ngụ ngôn, nhưng thật không có tinh chất ngụ ngôn chút nào. Ông không phải một nhà luân

Sở đoán ? Tốt nhất là nên trốn viết, « lên núi tu luyện » một thời gian rồi hẵng bay.

Nhất cử luống tiện. Vừa thơ vừa khôi viết, lại có thi giờ sửa soạn tái xuất giang hồ trong một « lối văn... mới ».

Và lối văn... mới đó là viết về núi rừng và đồng bào thiểu số miền thượng.

Nhờ đó, suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, Tô Hoài viết được một số chuyện ngắn về đồng bào thiểu số, thỉnh thoảng gửi về đăng trên nguyệt san VĂN NGHỆ của Hội Văn nghệ VB, sau gom lại in chung trong một tập nhan đề « TRUYỆN TÂY BẮC ». Khi về tiếp thu Hanoi Nhà Xuất Bản Văn học cho tái bản đến lần thứ 5 vẫn bán hết sạch.

Những chuyện ngắn đó viết về kháng chiến thi ít, nhảm vào phong tục tập quán và đời sống đồng bào Mèo thì nhiều. Như về chuyện yêu đương, trai gái của người Mèo. Tô Hoài đã viết :

« Với người Mèo, việc lấy vợ lấy chồng của đám thanh niên nam nữ vui vẻ kẽ. Muốn lấy vợ, khởi cần phải lè lè cười xin gì cả. Ngoài cái cách thông thường tán tỉnh cò nướng ngoài rãnh, ngoài rìa đèo nường, vui vẻ, ưng thuận theo mình về nhà làm vợ, con trai Mèo con có quyền tự do « cướp » hay bắt người con gái mà mình yêu mến khi ra khỏi nhà. Bất cần cô gái đó có chịu hay không.

Đó là con trai Mèo lấy vợ, có quyền sử dụng đủ mọi thủ đoạn,

mảnh khoé, vương đạo hay bá đạo gì cũng được. Theo « vương đạo », cứ việc dụ gái ra khỏi nhà bằng cách thổi khèn, gõ trống, ca hát sao cho mùi mẫn, hay ho, emely rùng rợn để gợi sự chú ý, tờ mờ của cô gái, muốn xem cho biết « kẻ ấy », là ai, hoặc gợi tình cho cô ta, « ngửa ngày khò chịu » bỏ ra khỏi nhà là « a lái xò », vác đai chạy về nhà giở trò « yêu đương ra rít ». Cẩm địa mà bị « cấm dùi » rồi, xem như vẫn đã đóng thuyền. Đúng theo nguyên tắc « kẻ nào hiếp minh là chồng minh ». Ngày hôm sau, qua một đêm theo lối diễn tả của cụ Nguyễn Du...

lại. Nếu trong nhà ông bố đi vắng hay bệnh hoạn nằm ở một chỗ thì ôi thôi ! Nó « cấm dùi » vào đất cẩm, hết thuốc chữa ! Nhiều khi cu cậu rình ngoài rừng, ngoài rãnh, cô gái thiếu « cận vệ » đi kèm hoặc lôi cảnh giác là « quản cướp » nó vồ ngay...

Cứ thế, lấy vợ lấy chồng kiểu đó vui đáo để.

Không biết, trong quãng thời gian sống ở Tây Bắc với đồng bào Mèo, không hiểu Tô Hoài đã có giờ cái trớ « cướp gái », lần nào chưa, không thấy công khai.

Tiếc thay một đứa trẻ níu Con ơng đã tổ đương di lỗi về Một đêm mưa gió náo nề...»

câu thanh niên «đinh huynh», ngang dãy cõi gái về nhà trình với cha mẹ nàng :

— Bố ơi bố, tôi cướp được con gái của bố rồi ! Bây giờ nó là con ma nhà tôi. Tôi đến nói cho bố biết.

Vậy là xong.

Nhưng cái lối « vương đạo » này, ít khi được nhà gái chấp nhận đồng tình. Cha mẹ gia đình cô gái phá bĩnh từ đầu. Khi cậu thanh niên đến gần nhà vừa mới thôi được vài tiếng khèn nán nót hay mời ca được và câu « mỉa tận mạng » thì cha cô gái đã vác cây phùng mang trộn mắt, dùng dùng chạy ra khỏi nhà sàn héo tường lèo :

— A ! May đến dự con gái nhà ông à ? Quân ăn cướp ! Ông sẽ đập mày nhử ra như cám. May có giỏi thì đừng chạy, đừng lại đi sẽ biết tay ông.

Đĩ nhiên, cậu thanh niên chạy mất. Nhưng 1 chốc sau lại quay lại giở trò cũ. Và ông bố lại dùng dùng vác cây xông ra, đuổi như đuổi tát, nếu không con gái minh động cồn, hưng tình mò ra là nó đập mất con gái minh ngay. Tuy vậy, tối ngày sáng đèn, ai đâu đủ sức thức mãi canh chừng mệt quá, chợp mắt ngủ quên một thoảng là con gái minh bị thằng ăn cướp nó vác chạy đi rồi.

Còn bà đạo thi thực tramped phương nghìn cách, mưu này, kế nọ, như rình ngoái nhà chàng hạn : cô gái lớn tơ ra đi « tè », vừa ngồi xuống đã bị anh chàng xông tới « bè » đi. Cô ta là oai oái, cầu cứu vang trời trong nhà xông ra rượt cướp, giành

và dẫu lạng, hướng dẫn, Mình dạy họ tạo lại cuộc đời mới.

Đại khái, chuyện chỉ có vậy. Bất đỗ, giữa lúc Tô Hoài không ngờ đến, cả mọi người cũng không ai quan tâm, trên báo ND của TU đảng rời những tờ báo khác mở một chiến dịch đề cao chuyện « Vợ Chồng A Phủ » là chuyện « hay nhất từ trước đến nay », « hiện thực nhất trong những tác phẩm hiện thực ».

Bỗng không, tên tuổi của Tô Hoài và chuyện « Vợ Chồng A Phủ » trở thành một tên tuổi chói sáng, được thời phồng đưa lên tột đỉnh của nghệ thuật văn học miền Bắc. Không cần nói ta cũng biết Tô Hoài sướng đến chết giặc là hãy còn ít. Đầu làm sao ngờ được cái chuyện « viết để mà chơi ». Kết quả báu đắc dĩ của những năm trốn chép, trốn viết lại « trùng số độc đáo » được Đảng ca tung hết lời !

Phát tài, nổi danh, sáng nghiệp đều nơi rồi. Hơn cả « Xuân Toc Đò » xa.

Trước tiên, tức khắc chuyện « Vợ Chồng A Phủ » được đưa sang Bắc Kinh, nhờ « Trung Quốc vĩ đại quay thành phim. Phim truyện đầu tiên của nền phim ảnh miền Bắc. Hách chúa ! Kể đó, Tô Hoài lâu nay bị « xếp xó », coi như một anh cán bộ văn nghệ lém nhém, giờ được Đảng nâng lên hàng « tay to văn nghệ » như những anh cao văn nghệ khác, cùi vào chức vụ ủy viên trong Ban Chấp Hành Hội Nhà văn và danh cho Tô Hoài cái ngôi vị điện hình, bốc thăm đều đều trên các báo, dấu đầu uy tín trong nhóm nhà văn đối với Đảng và nhà nước.

Kể từ năm 1958, là cái năm sau khi nhóm « Nhóm Văn Giai Phẩm » của cụ Phan Khôi bị đánh gục và các văn nghệ sĩ tiền chiến khác bắt đầu vào một cuộc đấu tố, kiểm thảo, « hạ bệ » dài dài thi giờ phút đói tên tuổi Tô Hoài càng ngày càng sảng chói, nắc thang danh vọng càng lúc càng xay mãi lên cao.

Tức là, kể từ khi phim « Vợ Chồng A Phủ », phim truyện đầu tiên của miền Bắc ra mắt khán giả mở đầu phim, sau phần tựa phim. Kể đó chiếm hết khung vải là mấy chữ to tò bò : kịch bản văn học

TÔ HOÀI, cộng với cả một kĩ nghệ tuyên truyền, quảng cáo ngoại hạng của miền Bắc, được xem như mở đầu cho «thời đại của Tô Hoài»

Không những phim «VỢ CHỒNG A-PHỦ» chiếu đi chiếu lại khắp miền Bắc còn được chuyển âm, thuyết minh bằng tiếng Tàu, tiếng Nga, tiếng Tây v.v... gửi đi tuyên truyền ở ngoại quốc. Chuyện ngắn của Tô Hoài mới sáng tác hay sáng tác trước kia, «TRUYỀN TÂY BẮC» v.v... đều được dịch ra tiếng ngoại quốc ào ào. Chuyện «VỢ CHỒNG A-PHỦ» còn cho vào chương trình văn học cho sinh viên, học sinh học, lấy đó làm đề thi Việt văn, câu nói khảo sát tam cá nguyệt, lục cá nguyệt, thi lên lớp cuối năm v.v... đều đều suốt năm, sáu năm liền.

Suốt mấy năm ấy, từ 1958 đến 1962 (thời đại Tô Hoài) cứ mỗi đầu Xuân nbat báo NHÂN DÂN của Trung ương Đảng Hà nội, trịnh trọng dành nguyên cả wòt trang văn nghệ để đăng một bài bút ký dài dằng dặc viết về xuân, về Tết của Tô Hoài. Đầu trang in cả hình ảnh, giới thiệu đặc biệt:

— Đây, NHÀ VĂN TÔ HOÀI..... (với một lô ý nghĩ, cảm xúc và dự định sáng tác trong năm tới).

Có lần: «... DỰ ĐỊNH CỦA NHÀ VĂN TÔ HOÀI, ỐNG TUYỀN BỐ SẼ VIẾT VỀ NÚI RỪNG YÊN THẾ VÀ HOANG HOA THÁM».

Đéo quả ! Hách đến thế là cùng. Còn hách hơn cả Hồ chí Minh !

## BÓNG TỐI ĐI QUA

(tức 1287 ngày trong Bộ chỉ huy tối cao MT DTGPMN)

Hồi ký : VŨ HÙNG

Cải biên : KIM NHẬT  
tập 2 đã phát hành trên toàn quốc

— Bạn đọc báo Đời không đọc BÓNG TỐI ĐI QUA không phải là bạn đọc của Đời.

— Một tác phẩm không được đọc sẽ ức đến học máu mà chết.

Vẫn chưa hết hách ! Cho đến nỗi bài bút ký đầu năm đăng xong, Đài Phát thanh Hà nội liền thu thanh, phát đi phát lại nhiều lần cho cả nước cùng nghe, cả thế giới đều biết.

«Thời đại Tô Hoài» có khác, chả trách Tô Hoài sao hách hơn Hồ chí Minh.

Nhin vào bức ảnh 6x9 đăng trên báo «Nhân dân», mặt Tô Hoài cười tươi như hoa, với chiếc áo len cỗ lọ dài tay, cái đám con gái, con trai Hà nội cũng đủ tôn lên làm thầu tượng rồi.

Loại áo len đó, đối với miền Nam chẳng ra gì, chả đối với miền Bắc thì thực là «giàu sang nhất mực, phong lưu chẳng mấy ai mà có được ». Bởi, len đã hiếm, giá lại đắt, muôn sắm phải cả trăm đồng tiền miền Bắc. Một trăm đồng đó, đủ nuôi ăn một cách tươm tất, no say cho một công chức trong 5 tháng liền. Theo sự phân loại của «người miền Bắc» thì khẩu phần 15 đồng một tháng hạng vừa, 18 đồng hạng sang, tiêu vặt 5 đồng một tháng đã đủ.

Áo len cỗ lọ có tay, ngoài cái chuyện đất, còn có cái quý ở chỗ chỉ được mấy người biết dan kiều này. Vì vậy, Lãnh tụ Văn Nghệ Tố Hữu, mỗi khi chụp hình mặc áo dài cẩn, còn luôn luôn không quên cái khoản trưng diện khoe sang với làng nước bằng cách để lộ cái áo len cỗ lọ mặc bên trong.

Cũng vẫn chưa hết cái hách và số đố cùng cực của Tô Hoài trong những năm tháng lên hương đó. Năm 1960, Đảng chỉ thị cho Hội Nhà Văn thành lập một ủy ban cứu xét, tuyển chọn cho thực hiện một Tuyển tập Văn từ 1945 đến 1960, để giới thiệu đoạn đường lịch sử » và lưu lại hậu thế. Tuyển tập đó nhan đề : MUÔI LẦM NĂM VĂN XUÔI (1945-1960). Nhưng, Đảng đã chỉ định trước : «đồng chí Tô Hoài là trưởng ban tuyển chọn ». Tô Hoài làm xep, cầm trịch cho bọn nhà văn.

Cả một vấn đề đâu phải chuyện chơi ! Lấy ai, chọn ai vào ban tuyển chọn đã là một vấn đề cân nhắc kỹ lưỡng, huống hồ làm «xếp». Nó đòi hỏi vừa phải có tài, vừa có đức, vừa có nhiều công lao,

còn cả vấn đề uy tín, tuổi tác, cương vị công tác, lãnh đạo v.v..

Nếu như phía bên thơ thì tương đối dễ dàng vì cái đám thi sĩ có tài chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chứ bên văn, mới nêu tên sơ sơ thuộc hàng có máu mặt đã mấy chục rồi. Nào Nguyễn Bình Thi, Nguyễn Hồng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Bùi Hiền, Đoàn Giỏi, Nguyễn Văn Bằng, Thanh Tịnh, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Dậu, Nhất Hiền, Chu Văn v.v... chưa kể một số lãnh tụ như Đặng thái Mai, Hồng Chương, Quang Đạm v.v... thuộc hàng cán bộ Đảng cao cấp.

Vậy mà Tô Hoài được làm xếp. Tuy nhiên, Tô Hoài run lắm, không biết phải làm sao cho vừa lòng cái bọn nhà văn tài ba hơn mình thì có chứ chẳng mấy ai thua. Cho nên khi viết lời tựa, Tô Hoài dùng cách đề cao tất cả, không dám nêu cái yếu, kém của một cá nhân nào, tác phẩm thì ai cũng phải có, nếu không, nó hách thì biết nói sao ?

Dù vậy vẫn không tránh được sự thù hận và ân oán giang hồ, Chỉ riêng cái chuyện nhờ cái chuyện ngắn chẳng bay ho đặc sắc hơn người gì : « Vợ chồng A Phủ » mà được trúng số đặc đặc. ngồi trên đầu thiên hạ, đã là một «khi có thể dung tha, huống hồ lại làm cha thiên hạ. Đầu có được.

Nhưng nhân vật «phát pháo khai thành» tấn công vào «vưu vật quý giá» của Đảng không phải là mấy anh em văn nghệ mà lại ông Trung Ương ủy viên dự khuyết — Thiếu tướng Trần Độ, (vẫn vồ toàn tài). Đúng là Đảng chơi Đảng. Giỏi trong xương giò ra. Ức chua !

Và rồi không hiểu ra sao, «VỢ CHỒNG A PHỦ» đã đưa Tô Hoài lên tuyệt đỉnh vinh quang là thế, năm 1963, đã bị cho về vườn, với hiện tượng, các trường học đại học, trung học miền Bắc cho học và chọn làm đề thi lần cuối cùng (lớp 10) rồi «oong boong phi nan». Tên tuổi Tô Hoài cũng mất hút, đi vào quên lãng, không còn nhắc đến nữa, nhường chỗ cho những người của «Tuyển Lửa và Miền Nam».

Mái chanh cạn nước rồi chưng ?

(CÒN TIẾP)

# THƠ & THƠ



## THỜI GIAN

mặt trời vừa thức dậy  
với đôi chân thật hồng  
ngâm vào trong bể cá  
nước vỗ về tình nhân

em cũng vừa thức dậy  
với chiếc ngực thật trần  
nghiêng trên giường nệm trắng  
anh vỗ về cháu thân

hoa cũng vừa chớm nở  
với những cánh thật tươi  
rung rinh trong gió mới  
ong bướm bay thật nhiều  
ôi ! ngày còn rất trẻ

rồi ngày già bông xé  
nhân nhẹo trên dòng sông  
mặt trời kia tàn phế  
hấp hối trên non cao

ôi ! đêm thật cuồng bạo  
nuốt trừng mặt trời buồn  
anh nhặt cánh hoa úa  
tặng em quà sang thu.

DƯƠNG LINH  
(Đảo chính mặt trời)

## NGƯỜI THI SĨ

Khi tan học về  
Xin em đừng nhìn ngó  
Đừng mỉm cười huyền hoặc  
Cảm dỗ tâm hồn tôi  
Em hãy nghe tôi kể chuyện  
Người thanh niên thất tình  
Vô gia cư

Vô nghề nghiệp  
Hấp sê chết trong đêm nay  
Trong thành đường khám lòn  
Hắn chém người yêu bằng mìn

lát dao  
Hắn cào cấu mặt hắn  
Cat đứt mạch máu tự vẫn

Trên báo chí  
Trên đài phát thanh  
Người ta tặng hòn một vòng hoa  
trưởng niệm

Rồi gọi hắn là thi sĩ...

LÀNG TỬ

Ở đây đêm bao giờ cũng tối sớm  
Bình minh là những buổi chiều  
Mặt trời bỏ đi khi tôi thức giấc  
Và thời gian tan theo hơi thở

Ở đây đêm bao giờ cũng sáng hơn  
với chiếc ngực thật trần  
nghiêng trên giường nệm trắng  
anh vỗ về cháu thân

hoa cũng vừa chớm nở  
với những cánh thật tươi  
rung rinh trong gió mới  
ong bướm bay thật nhiều  
ôi ! ngày còn rất trẻ

rồi ngày già bông xé  
nhân nhẹo trên dòng sông  
mặt trời kia tàn phế  
hấp hối trên non cao

ôi ! đêm thật cuồng bạo  
nuốt trừng mặt trời buồn  
anh nhặt cánh hoa úa  
tặng em quà sang thu.

Một giọng nói quen, một tiếng ca  
xưa hay một bài thơ mới  
Bởi ngày nào cũng bat đầu bằng

sáng thứ hai

Nhưng không kết thúc bằng chủ  
nhật

Ở đây tháng năm là những giờ met  
mỗi

Mùa Xuân cũng là mùa Hạ  
Mùa thu cũng là mùa đông  
Và bốn mùa không giờ thay đổi

Ở đây ngày cũng như đêm  
Bóng tối bao giờ cũng là ánh sáng

Ở đây đêm như ngày  
Giấc ngủ vương đầy sầu muộn

Ở đây cuộn đời luồn luồn tới sớm  
Và buổi xuân không lớn kịp tương

lai

Nên tôi chỉ là cái xác không hồn

Nhin mặt trời bỏ đi khi thức

giấc

Thành Hồi-1.69

NHỊ THU

## TÌNH NỒNG

Đã xa từ chăn không  
Cánh tinh đâu đã vỗ  
Người ngầm mồi cho người.  
Đỏ hồng mai đã nở.

Giọt sương đậm đèm qua  
Bóng nồng trên nệm gối.  
Ta ném thời gian khô.  
Ra ngoài khung cửa sổ

Thân thể em và ta  
Đến gần hơn thương đế.  
Địa đàng chim đậu xuống  
Em, nụ cười hân hoan

Giữa đời hàn rắng khép.  
Giọt máu nào tan hoang ?  
— Ôi em caim hiền hòa.  
Võ hoài đời cảnh mới.

PHẠM NGŨ YÊN

## BÀI NGƯỞNG VỌNG

Khi ta về nắng đậu đỉnh tóc đen  
Em đầu ngõ nu cười sinh như mắt  
Trang dị sứ viết bằng hồn ngày

ngất  
Lời hương hòa thơm rực cõi thiền  
đường  
Chấp cao hồn bay khắp nèo yêu

đường  
Đồng đầm đuối dựng lèu thành vữ  
trụ

Ta xin bỗ quanh ta đòi dã thú  
Đón em về làm thần nữ uy nghi  
Cho thơ ta bỗng sóng động hàng

mi  
Bao thật kin trái tim người thính  
sắc

Em nhu thủy chong cao nghìn hạnh  
phúc

Ta nghe ta như thiếp ngủ mièn  
trường

Ta thật thà xin mở cửa mù sương  
Cho một buổi mặt trời muôn muót

sáng  
Và em bước trên thơ ta mê sảng  
Những ngàn từ ngào ngạt lá hoa  
duyên

Tuổi diễm kỳ mang hơi thở bình

yên  
Ôi yêu dấu ngang đời xanh huyền  
thại

Ta cùi xuống cho nhiệm mầu còn  
mãi

Cho em hưng mộng mị giữa mè  
cung

Cho ta buông từng ý nghĩ say nồng

HÀ NHƯỢC THỀ



## C.I.A LÒ CHẾ TẠO VÀ LÀM THỊT TỔNG THỐNG

(Tiếp theo số 61)

TT. Woodrow Wilson hồi đó nổi tiếng là một vị TT. đầy lòng vị tha, có lý tưởng cao cả nhất của Mỹ. Việc ông cương quyết không công nhận chế độ Huerta bất hợp hiến lại càng làm cho ông nổi danh. Nhưng những người viết sử Mỹ lại đau lòng mà nhận thấy chính dưới nhiệm kỳ của ông Wilson nước Mỹ đã tỏ ra thực dân nhất trong hành động. Tại sao lại có mâu thuẫn kỵ lợ như vậy? Người ta có thể giải thích được điều đó nếu xét về cách thức hoạt động của chính trị của Mỹ.

### Ấn thua là do mấy nhóm làm áp lực

Đúng như một nhà bình luận đã nói: « TT. Mỹ chỉ được tự do cho tới lúc ông tuyên thệ nhậm chức. Thực vậy, khi tuyên thệ xong là vị TT. của nước Mỹ sẽ được đọc đũa báo cáo, nào là của bộ Ngoại giao, bộ Nội vụ, Ngũ Giác đài, cơ quan phản gián FBI, cơ quan tình báo quốc tế CIA và nhất là được các viên chức chuyên môn về từng ngành, từng vùng ở quốc hội cho

biết ý kiến của họ nữa. Sau khi đã đọc hết, nghe hết những ý kiến, tin tức, báo cáo mật độ, tự nhiên tân tổng thống sẽ thấy phải hành động theo đúng tình thế đòi hỏi và những ý kiến riêng của ông phát biểu lúc tranh cử nhiều khi phải xép lại. Những nhóm chuyên viên đó thực ra là những người đại diện cho những uy quyền thực sự. Họ là những người của các nghiệp đoàn, của các công ty lớn, của các tổ chức kinh tài vĩ đại, nếu tổng thống không nghe theo họ thì họ sẽ có đủ cách gây cho tình hình trở nên khẩn trương để cho tổng thống thấy là ông đã lầm. Những nhóm đó, người Mỹ gọi là « Lobby ». Và nền dân chủ Mỹ thực ra đáng được gọi là « chế độ của những phe nhóm quyền thế ».

Bởi vậy mà một Wilson lý tưởng hẹn đũa thứ với dân nhưng tiêu, hứa mang tiền bộ tới cho các nước chậm tiến, cam kết không xâm phạm vào quyền tự quyết của các dân tộc, ông ta vẫn đành chấp thuận cho gửi quân đi khắp nơi tạo áp lực để hạ ông tổng thống này hay

để đưa ông tổng thống khác lên nắm quyền.

Khi ông Wilson nhận chức thì tình hình ở Nicaragua rất rối ren. Những sai lầm của cựu tổng thống Taft ở đó đang tác động mạnh. Tiền Mỹ bỏ ra để xúi các nghiệp đoàn và đảng phái nô nức dậy chống lại Tổng thống Zelaya.

Zelaya là người có nhiều tham vọng. Ngay khi ông làm Tổng thống, ông liền ra lệnh sát nhập vùng duyên hải Mosquitos và cố gắng lập 1 khối các nước Trung Mỹ do ông lãnh đạo. Mỹ đã ra tay phá tham vọng này. Sau đó, Tổng thống Zelaya lại còn đụng độ với Mỹ nhiều lần, Mỹ tìm cách giam giữ đũa thứ để đạt tới 1 thỏa hiệp cho Mỹ được quyền đào một kênh khác hẫu tránh trường hợp bị bế tắc khi kênh đào Panama bị nghẽn. Nhưng Zelaya khăng khăng từ chối. Bởi vậy khi có cơ hội là Mỹ quyết hạ Zelaya.

Ông này biết là cường lại không nỗi với áp lực của đồng đôla nên đành bỏ chạy. Những người hắt cẳng ông Zelaya bèn đưa ông

Adolfo Diaz một cựu thư ký hãng buôn Mỹ lên làm Tổng Thống. Ông này được đưa ra chỉ vì Mỹ nói gì, đòi gì ông cũng gật. Chuyện đặc biệt là vì sự Adolfo Diaz thất cử, Mỹ đã phải thuỷ Quân Lục Chiến tới Nicaragua. Ai cũng hiểu là nếu Diaz không đặc cử thì sẽ có chiến tranh ngay. Vì vậy mà Diaz đặc cử « vè vang ». Nhưng lợi dụng những lực lượng Mỹ đang có mặt làm áp lực, TT. Wilson đòi được Nicaragua ký 1 hiệp ước hứa nếu cần thi sẽ cho phép Mỹ đào 1 con kinh thử nghiệm ở Nicaragua để nối liền 2 đại dương. Nicaragua phải nhượng đảo « Bap » lại cho Mỹ lập 1 căn cứ hải quân ở vịnh Fonseca. Hiệp ước « ăn hiếp » này được biết với cái tên hiệp ước Bryan-Chamorro 1916.

Tại Saint Domingue cũng vậy. Mỹ đã nắm được quyền kiểm soát về quan thuế và tài chính. Tổng thống Wilson lại ra tay mạnh hơn khi ông nhận được báo cáo rằng nhiều vụ rối loạn âm mưu chối bỏ các món nợ mà xứ nhỏ bé này đã vay của tư bản Mỹ, nhất là của ngân hàng « Kuhn Loeb và công ty ». Ông Wilson ra lệnh gửi ngay quân lính Mỹ tới. Và lính Mỹ ở đó suốt trong 8 năm trời để sửa soạn lập 1 chế độ mới, đó là chế độ Trujillo mà ngày nay ai cũng biết rõ là 1 chế độ độc tài. Vì Tổng T. Trujillo được Mỹ ủng hộ hoàn toàn không điều kiện. Bởi vậy mà ông này ngồi ở ghế Tổng thống khá lâu. Nhưng khi biết chắc là không thể đập đổ Trujillo bằng đường lối dân chủ hợp pháp, phe đối lập đành phải tổ chức 1 kế hoạch thanh toán ông ta. Mãi cho tới ngày 30-5-1961 kế hoạch mới thành công. Trujillo bị bắn nhiều phát chết và chế độ độc tài cáo chung. Người ta bèn tổ chức lại chế độ dân chủ. Đến năm 1963 ông Juan Bosch được bầu làm tổng thống của Cộng hòa Domingue. Ông này lên tuy hợp pháp, hợp hiến nhưng không có sự đồng ý của Mỹ. Do đó chế độ tổng thống của ông không thọ. Ông ta bị lật đổ ngay trong tháng 9-63. Tuy Mỹ đã hứa sẽ bảo vệ các chế độ hợp hiến nhưng Mỹ làm ngơ để người ta kéo Juan Bosch ra khỏi dinh tổng thống. Chẳng những thế Mỹ còn khuyến khích tướng Wessin, 1 nhân vật đan em của Trujillo nô nức cướp

quyền. Quân của phe bảo vệ hiến pháp do đại tá Carmano đánh và bắt được Wessin đầu hàng thì quân Mỹ lại ở át nhảy vào can thiệp. Kết quả nền độc tài lại được tái lập ở Saint Domingue.

Riêng đối với xứ Haiti, TT. Wilson đã ra lệnh cho quân Mỹ tới chiếm đóng xứ này từ năm 1915. Trái với vụ Saint Domingue, lần này ông Wilson không viện ra được một lý do nào vững để đưa quân Mỹ vào đó. Haiti mịc nợ rất nhiều với các nước Pháp, Đức và Mỹ. Bởi vậy các cơ quan đã cho Haiti vay tiền mời tìm cách hồi thúc ông Wilson can thiệp vào nội bộ xứ này để cải tổ lại guồng máy tài chính, kinh tế hắc có thể tiến tới việc trả nợ. Từ lúc được độc lập, Haiti mỗi ngày một nghèo đi trong khi dân số già tăng. Các chính phủ cứ thi nhau đồ, Hoa Th. Đồn muốn chấm dứt tình trạng đó. Mỹ nói với tổng thống Guillaume Sam của Haiti rằng: phải có sự trợ giúp về quân sự của Mỹ thì tình hình mới có thể ổn định được. Nhưng TT Guillaume Sam không chịu. Ông cho Mỹ biết là ông sẽ có cách làm cho tình thế được ổn định. Tổng thống Sam ra lệnh bắt gần hết những tay đổi lập to móm hay sách động và ông ra lệnh mang vũ khí hết. Tất cả có chừng 200 người đã bỏ mạng vì quyết định này.

Lẽ dĩ nhiên Mỹ rất bức tức trước sự bướng bỉnh của Sam. Lợi dụng lòng căm phẫn của dân chúng và các đảng đối lập đang dâng lên, người của CIA liên ra tay lật chế độ TT. Guillaume Sam. Một cuộc biểu tình bạo động biến thành cuộc nổi dậy dữ dội. Đám người biểu tình tấn công tràn vào được dinh TT. Họ tìm thấy TT. Sam nấp đằng sau giường. Thế là mạnh ai nấy xô đẩy tới đầm đìa đâm chém. Guillaume Sam bị chết nát thây. Trong khi đó nhiều chiến binh Mỹ đậu sẵn ngoài khơi liền cho đỗ bộ lên bờ 2 đại đội TQLC và 3 đại đội bộ binh. Trận tự liền được vẫn hồi nhưng quân Mỹ cứ đóng trại ở lại khá lâu.

Tại Mỹ, nhóm nghị sĩ tự do là ôm som nhưng vô hiệu, các sỹ quan Mỹ nắm hết các vị trí then chốt về quan thuế, tài chính, kinh tế, giao dục thậm chí cả sở vệ sinh

nữa. Từ 1915 tới 1922 TQLC Mỹ đã phải đập tan nhiều vụ nổi dậy của dân Haiti. Với 1 hiệp ước, Mỹ bắt Haiti phải chấp nhận sự điều khiển của các sỹ quan Mỹ. Chế độ này kéo dài tới năm 1933 nhưng sau đó Mỹ vẫn nắm giữ ngành quan thuế. TT Wilson lớn tiếng tuyên bố « Mỹ bảo hộ Haiti hoàn toàn vô vị lợi ». Mỹ cho biết phải làm như vậy vì nhiều nước Âu Châu định chiếm Haiti làm thuộc địa. Năm 1918 Charlemagne Perle đã tổ chức 1 cuộc nổi dậy khá lớn nhưng cũng bị Mỹ đập tan, Tướng John H. Prussel được đề cử làm cao ủy của Mỹ ở Haiti... cuối cùng Mỹ cho lập tại Haiti một nền Cộng Hòa với sự cai trị sát máu của nhà độc tài Duvalier. Mỹ dùng tiền để sai khiến Duvalier. Mỗi khi muốn Duvalier làm gì là Mỹ lại hứa viện trợ chút đỉnh. Chẳng hạn như hồi 1962, Mỹ muốn trục xuất Cuba ra khỏi khỏi các quốc gia Liên Mỹ. Muốn được vậy thi phải có đủ 14 phiếu. Nhưng Mỹ chỉ kiểm ra được có 13 vì nhiều chính phủ Nam Mỹ không muốn tỏ ra mình là tay sai của Mỹ tuy họ vẫn nhận viện trợ Mỹ. Cuối cùng Hoa Thanh Đồn đành hứa với Duvalier là sẽ xây cất 1 phi trường cho phản lực cơ. Thế là Mỹ đã hội đủ 14 phiếu để gạt Cuba ra khỏi Liên Mỹ để Cuba chịu 1 cuộc phong tỏa ngoại giao, kinh tế kien Cuba sống đói chết đở.

KỲ TỐI : (tại sao Cuba lọt vào tay Fidel Castro).

## BÓNG TỐI ĐI QUA

(tức 1287 ngày trong Bộ chí huynh tối cao MT DTGPMN)

Hồi ký : VŨ HÙNG

Cải biên : KIM NHẬT  
tập 2 đã phát hành trên  
toàn quốc

— Bạn đọc báo Đời không đọc BÓNG TỐI ĐI QUA không phải là bạn đọc của Đời.

— Một tác phẩm không được đọc sẽ ức đến hộc máu mà chết.

**Người viết đều nhất, bắt bạc nhiều nhất thế giới...**

**HAROLD ROBBINS**  
**tổ sư truyện dâm**  
**bảy mươi triệu cuốn**  
**vượt xa**  
**ấn bản của Thánh Kinh**

**Ngọc thứ Lang**



Nếu định nghĩa « nhà văn lớn » là kẻ có nhiều sách xuất bản, nhuận bút bạc bối, Hollywood tranh nhau mua bản quyền diễn kịch, quay phim... thì Harold Robbins phải gọi là « nhà văn không lồ » mới đúng. Và phải thêm vô hình-dung-tù BẦN nứa ! Vì truyện của Robbins hiền nhiên không sạch chút nào : toàn một loại người ta gọi là tiểu thuyết dâm ô, tục tĩu... khiêu gợi thi hiếu thấp kém của người đọc không !

Số người đọc có thị hiếu thấp vốn đông đảo hơn cả nên truyện Robbins bán chạy như tôm tươi, cho đến bây giờ tổng số đã vượt mức 70 triệu cuốn bằng nhiều thứ tiếng, vượt xa số ấn bản của Thánh kinh. Phê bình gia John Skow nhận định như sau : « Truyện của Robbins bắt đầu tung ra từ 1952 : một thằng độc giả Mỹ thì vừa mua vừa nuốt nước miếng, liếm mép... một thằng Đức hẳn mắt phải lão liên ngó trước ngó sau... một đàn Hòe lan thì vừa chớp cuốn truyện mới vừa run, trong khi mấy chú người Paraguay thì mồ hôi tröm ra phải ướt lồng bàn tay ! »

Độc giả mà hâm mộ, chiếu cố lời mức đó thì Harold Robbins có mang chức tổ sư truyện dâm cũng đáng chứ ?

**Khi người được quyền nhận tiền đặt cọc 1 triệu đô**

Cả một hàng « thông tấn » ngưng làm việc, cơ sở làm ăn đình trệ lại hết : ngay đến nhà máy sản xuất bột giấy để lấy giấy in truyện của

người ở tận Gia nã Đại cũng muốn tốp luồn. Tất cả chỉ vì 1 người muốn nghỉ ngơi ít bùa chơi ! Tổ sư tiểu thuyết dâm dăng, đầm già, hạ cấp đã quyết định tự cho phép nằm dài cả ngày bèn hò bơi trong nhà, nước luôn luôn canh vừa đủ ấm ! Ngồi biệt thự trưởng giả bậc nhất ở Cannes nằm chênh vênh trên ngọn đồi cao : trước đây chủ nhân nó là nhà danh họa Pierre Bonnard.

Người mệt mỏi, người cần nghỉ. Người có quyền. Vì nhà xuất bản biết chờ đợi hơn ai hết... hưởng ho Robbins « làm ăn » lớn và đông khách từ 1952 tới giờ ? Người hai bộ truyện khổng lồ :

— THE ADVENTURORS (Kẻ Phiêu Lưu) và THE CARPETBAGGERS (Bạn Chính Khứ)... tổ sư dâm còn cho ra lo liệu tiếp 7 bộ truyện nữa, cũng vào hạng hấp dẫn, luôn luôn có tên trên bảng BEST-SELLER. Cho đến 1970, nghe nói Robbins đã vượt mức 70 triệu sách đã in, căn cứ trên bảng tổng kê của giới xuất bản. Tuy nhiên tin ở con số của mấy ông « nhà nghè » ấy thế nào được ? Đại đẽ cũng như tin mấy ông

quản lý nhật báo VN « bí mật » tiết lộ số báo phát hành vậy mà !

Ta có thể tin ở số dăm ba chục triệu : vậy cũng là quá xá rồi ! Nhưng có một sự thực hiển nhiên là... Robbins chiếm ngôi đầu trong số mấy anh thơ viết được các nhà xuất bản cực kỳ ưu đãi. Đến độ chưa nặn ra được một chữ cuốn Adventurors, nhà xuất bản đã dám « a vắng » trước một tấm xéc 1 triệu đô la chẵn.

Theo John Skow, có đặt cọc bạc triệu cho Robbins cũng chẳng sơ thiêt nào vì người viết khoẻ và đều tay lắm. Trung bình mỗi ngày 20 trương đánh máy xấp lên, cữ rượu, hút thuốc ít đi. Tất cả để phục vụ cho truyện dâm... ngay cái thú lái máy bay thể thao giải trí cũng nghỉ luôn (Sang năm 1970, vua truyện dâm bị rút bằng lái vì hụ cánh quá gấp, cùp luôn máy cái ống khói nhà người ta ở gần phi trường Bridge Sport ?)

Robbins là nhà nghè siêu đẳng về mòn câu khách, dù không bao giờ hạ cõi viết truyện dâm báo từng kỳ (feuilleton).

**Vô đẽ là phải gay cấn ngay**

Người tự đặt ra định luật « vô đẽ là phải có CÁI GÌ gay cấn, hấp dẫn tức thời » để câu độc giả. Một nhà xuất bản tra thứ văn chương kích thích này lắm. Robbins vừa kẽ phác, kẽ sờ sờ câu truyện, có khi chỉ là cái tựa đề... cũng dám a-vắng 1 triệu đô la. Tập thứ 3 trong một bộ 3 cuốn INHERITORS (Kẻ Thừa Hưởng) còn dám vượt mức, leo lên tới 1 triệu 400 ngàn. Tiền cọc thôi đấy !

Còn tình tiết nào lâm ly, nỗi nè, còn cảnh trọng nào dã man, khủng khiếp bằng đoạn khởi đẽ của truyện trường giang THE ADVENTURORS ? Để tạo 2 chất SEX và SUSPENSE (nghẹt thở) mà người đọc Mỹ hâm mê đến độ tôn thờ sùng kính, tay tỗ dâm thư đã cho cuốn 1 mở màn bằng một mục hấp dẫn, ác liệt đầy máu, nước mắt và hình ảnh tục tĩu. Người đã cho nhân vật chính là Dax lúc bấy giờ mới 6 tuổi, hồi nhớ lại một cảnh ương hán hiếp và tàn sát tập thể. Nạn nhân không ai ngoài mẹ Dax, chị Dax và con hầu phòng !

Sau cùng cả 3 vai nữ cùng bị tàn

• Xuất thân từ Viện mồ côi, đi ở đợt, khai gian tuổi đăng lính vẫn không xong • Làm đủ mọi nghề, kể cả mua máy bay cờ-khổ chở rau, tự mình lái lầy • Năm 23 tuổi từng làm ra bạc triệu... song khánh tận tài sản vì 1 phát ký của ông Tổng Roosevelt • Giám đốc hãng phim xoay nghề văn sĩ vì... « thiên hạ viết văn dâm dở quá ! » • 9 bộ truyện « hạ cấp » in 70 triệu cuốn, qua mặt cả Kinh Thánh • Chưa viết 1 chữ đã có người « đặt cọc » 1 triệu đô, rồi 1 triệu 400 ngàn • Đè tránh thuế cắt cổ dành cho trả góp lợi tức... tới 1990 chưa chắc đã hết !

**« Giao truyện đúng hẹn, từng đợt như nhà thầu cát Bin-dinh »**

Dĩ nhiên ở một xã hội « hiền quâ hóa cuồng », thích đậm phà, đốt, giết... để chẳng làm gì cả như xã hội Mỹ hiện đại thì thế văn chương ác liệt của Robbins được hoan nghênh dữ dội là phải.

Có sát mâu, có súng nổ người ngã 1 cách khơi khơi vậy đó ! Nghệ thuật của Robbins đã lên cao độ trong sự « gãi ngứa » cảm quan quần chúng : người đã bắt chết nhân vật Dax vào khoảng 780 trương sau, ở đoạn cuối của tập 6... và bắt chết cách đột đáo như sau...

Đó là Dax và « bồ » Fat Cat (Mèo Mập) bị săn đuổi đến tận cùng trong cuộc bắn giết. Hai đứa đã lẩn những viên đạn xoay sâu vào từng phần trong thân thể nhưng cũng cắn răng ráng bò lên núi, lết vỏ một hang đá kin đáo náo đó để được chết như một con cầy con cáo trúng đạn thương súng. Mà núi càng cao tuyết càng đỗ xuống lạnh vô số kẽ ! Dax nghe cái lạnh buốt đến tàn bạo, cái lạnh Bắc cực tan nhẫn lùa ào ào vào eo thắt, như một luồng lạnh khí chạy rần rần hung hãi... Hắn cố xoay 1 tiếng nứa bên người, ngo sang bờ Fat Cat, thẳng bạn già từng vao sinh ra tử, giờ cũng đang nằm đợi chết kẽ bén.

Dax nghiên răng chống lạnh rồi thều thào như gió : Lạnh quá này oi ! Fat Cat oi.

Lúc bấy giờ lão Mèo Mập mới gắng gượng mở đôi mắt thao lão, đưa tay ra cho bồ Dax nắm lấy. Dax với vò bàn tay bạn, nắm chặt lấy... để nghe cái giọng ồn òn

thường lệ cất lên,.. nhưng giờ đây cũng chỉ còn là những âm thanh bụi bặm, nghèn nghẹo :

— Chú mày lạnh hả, Dax? Đưa tay tao bắt nha... Tao sẽ num tay chủ mày dẫu qua đây núi cao này, đến một vùng trời rộng... thật rộng ở đây kia... nghe Dax?

Với kỹ thuật dồn dát câu chuyện như trên đây, Harold Robbins cứ « nắn » ra dần từng trang, từng đoạn để « giao hàng đúng ngày đủ giờ » cho công ty khai thác,

Người « giao hàng » vô cùng đứng đắn, hiển nhiên theo lối nhà thầu lãnh cát bùi dinh : này đây xong giai đoạn đeo móng, này đây ta lèn lầu, may đây ta vò cửa ta gan ống nước...

Nếu nhà thầu phải cung cấp đúng điều kiện sách,, một tòa binh cao đúng thước tắc, gần đủ máy lạnh cũng như máy sưởi... thi « nhà thầu Robbins » cũng cung cấp đầy đủ một bộ truyện « ngon lành » đủ tính đủ tiết khả dĩ công ty có thể « khai thác như thường lệ ». Nghĩa là in ra rồi bắt bạc ào ào..., còn muốn gì kia ?

Sự « hoàn thành đúng kỳ hạn » một ván phẩm và nhất là « phần chất đậm bảo » it ra cũng như thường lệ... đã giải thích tại sao công ty dám « đặt cọc » 1 triệu đô la để ông nhà văn lớn Harold Robbins lãnh xác trước, rồi cung cấp « hàng họ » sau. Còn ánh khách, Robbins còn có quyền bắt bạc trước, mỗi ngày một đồng ấy chờ ?

Và lại Harold Robbins mỗi ngày mỗi « làm ăn lớn », cần phát triển ta là nên cần phải giữ tin nhiệm hơn lúc nào hết. Một cuốn tiểu thuyết ánh khách tha hồ khai thác, nhiều địa hạt mà, cứ gi một cái tác quyền ? Cho ra trước một đoạn trên một đại báo là vừa quảng cáo trước cho sách, còn lãnh vài trăm ngàn đô cái đã. Rồi xuất bản, bìa cứng, bìa giấy. Ở Hoa Kỳ rồi Gia nã Đại Anh, Úc,.. dày chuỗi xuất bản cứ dài dài mãi... càng nhiều càng tốt.

**Nếu lãnh hết tiền bị gờ thì đóng thuế hắc hác !**

Xuất bản xong là mới đến sân khấu Broadway, Luân Đôn, Balé... Rồi mới đến các đài anh Hollywood chen vò chung bạc bó cho công ty. Cái mục điện ảnh này vô tiề

mạnh hơn cả, mát mặt hơn cả ! Có nó, tác quyền tòng cộng mới dễ bò lên mức bạc triệu... thi công ty mới mau mắn xiết ra trước 1 triệu đô « đặt cọc » chờ ?

Sau chót là Tivi, là Radio và cả trấn mục « kiếm tiền lẻ » linh tinh ở các địa hạt thương mại khác. Một truyện mới của Robbins tung ra là tiền phải vô ào ào. Tiền vô rồi... tiền lại để ra tiền... bằng bao nhiêu « ma nôp » ấy chờ ? Nhưng đây là phần vụ chuyện mòn của mấy anh kế toán viên bậc sư... suốt ngày lo sắp xếp lợi tức của ông chủ cách nào để chỉ nhả ra cho Sở Thuế lợi tức càng ít càng hay.

Phái viên Play boy đã được nghe đích thân ông chủ lớn Robbins tiết lộ kế hoạch « đánh vật » với mấy bố thanh tra Thuế vụ. Ông vẫn sĩ chuyên viết truyện bẩn (BAD BOOK WRITER) có số sách bán cao nhất nước thẳng than nhìn nhận là dành phải chịu đóng thuế khoản cát mức « mỗi năm lợi tức 1 triệu đô la » vậy. Khai ít nữa bọn kèn kèn Thuế Vụ đâu có chịu ?

— Như vậy lợi tức hàng năm của ông thực sự còn trên mức 1 triệu đô la sao ?

— Cái đó đã hẳn ! Vì vậy mới cần đến máy bộ óc computer kia !

Máy cái computer mà tay Robbins chỉ trả chính là bùn ba gã chuyên viên kế toán thượng thặng, quanh năm nghĩ cách trốn thuế túi sói đầu chờ còn ai khác ?

Sau những tính toán nhức óc, ông chủ lớn được khuyến cáo hãy chấp nhận mức lợi tức đồng niêm trung bình 1 triệu đô la đi. Cứ lãnh số lợi tức, cảnh dùng mỗi năm 1 triệu thôi. Số còn thiếu CHO HỌ TRẢ DẪN, trả lại rai cho tời 1980 hay 1990 gì cũng được. Bảng lãnh hết cả lợi tức ngay bi giờ, cái mít.. thi có cháu hắc hác với Sở Thuế ! Có lẽ gi Robbins chịu mất tới 75% số tiền kiểm được cho ông nhà nước ? Con lúu !

Như một anh đĩa chủ phủ hao nhà què nhăn nhó vùi đào công đào rãnh gấp phải miếng đất quá cứng, tố sú truyện dám phản nản : « Đến chết vì thuế ! Cố tiền đấy mà cóc đám lãnh... cũng chỉ vì thuế »

(Còn tiếp)

Người Mỹ tung ra vụ Maddox. Thế giới chấn động. VN chấn động. Chúng ta chửi Mỹ, chúng ta chè Mỹ.

Người Mỹ làm chuyện của người Mỹ, làm theo kiểu Mỹ.

Người Mỹ oanh tạc BV.

Thế giới chấn động. VN chấn động, chúng ta chè Mỹ. Chúng ta khen Mỹ.

Người Mỹ vẫn làm chuyện của người Mỹ, theo kiểu Mỹ.

Người Mỹ phóng quân vào Kam puchia.

Thế giới chấn động. VN chấn động.

Chúng ta bốc thổi Mỹ. Chúng ta bốc thơm Mỹ.

Người Mỹ vẫn làm chuyện của người Mỹ, làm theo kiểu Mỹ.

Người Mỹ đồ bộ BV.

Thế giới lại chấn động. VN lại chấn động.

Chúng ta lại chửi thề, chúng ta lại vỗ tay

Người Mỹ vẫn làm chuyện của người Mỹ, làm theo kiểu Mỹ.

Chúng ta đã ngu xuẩn. Chúng ta đã mất thi giờ. Người Mỹ không cần chúng ta chè, không cần chúng ta khen, không cần chúng ta tuyên bố.

Chúng ta phải biết họ làm gì và chỉ có họ biết mục đích của họ. Chúng ta chỉ là thẳng mù sờ voi. Chúng ta chỉ là thẳng ngoại cuộc !

Chúng ta hãy trả lại cái gì của Mỹ cho Mỹ, trả lại Đại tá Bò Tót (The Bull) Simons, trả lại tướng Manor, trả lại chuyện đồ bộ, chuyện tù binh Mỹ... trả lại tất cả.

Chúng ta đừng làm cái chuyện nhà chúng ta cháy, cháy lớn, mà lại lo chuyện hàng xóm BV, hàng xóm Mỹ cháy (nà chả gi hàng xóm đã cháy thật?)

Chúng ta hãy làm cuộc đồ bộ, cuộc đồ bộ của chúng ta, theo kiểu của chúng ta.

Một cuộc đồ bộ toàn diện, vĩ đại long trời lở đất, một cuộc đồ bộ lịch sử.

Nếu chúng không làm nổi cuộc đồ bộ này, chúng ta không có lý do để tồn tại !

Kể viết muốn nói tôi cuộc đồ bộ tinh thần, một cuộc đồ bộ miền Nam, một cuộc « ta đồ bộ ta », một cuộc đồ bộ không bằng phi cơ, không bằng hỏa tiễn, không bằng bom đạn, không bằng quân đội !



# TÊ ĐÊ TA ĐỒ BỘ TA

Sự lè phè, tà tà đã giết Miền Nam như một thứ độc được thảm đao xuống túi dân chúng và ngược dân tham dân cơ thể.

Chúng ta phải đồ bộ để đánh phá ngục tù chia rẽ. Miền Nam này còn có những kẻ mình người ta thù lấy chuyện « rau muống giá sống », thù phỏng một cách bì ối để bắn đê, moi tiền của quần chúng, để tự gõ thùng một thứ thùng rác quảng cáo tên mình. Cũng có những kẻ luôn luôn dùng tiêu chuẩn « rau muống giá sống » để chọn người lập băng, lập đảng, lập liên danh để điều khiển đất nước này ! Mõm lên tiếng kêu gọi đoàn kết, nhưng những hành động của họ đầy chất chia rẽ. Cứ một ông Bắc ra lanh đạo lại phải kèn theo một ô. Trung và ngực lại, Thê thíc lanh đạo này trở thành một cái « mốt » hùn như không thể bỏ được. Đây là 1 mối nguy nan cho miền Nam này, chúng tôi, những người trẻ, chúng tôi không bao giờ có óc kỷ thị địa phương như lớp đàn anh, như đa số những nhà lãnh đạo ngày nay, bởi chúng tôi hiểu rằng khi một con thuyền lật, thi dù người Hà Nội, người Sơn Tây, người Bình Định, người Huế cũng đều chết chìm ! Thân chết không có óc kỷ thị địa phương !

Đừng bát lình phải ngày đêm chán lợn sinh đầu đòi mua, ngực họng đạn địch, làm hàng rào an ninh cho chúng xây cao ốc, chúng buôn kim cương, chúng làm áp phe, chúng cướp tiền, chúng ôm đàn bà vào Caraven, vào Con ong Cái, vào Đàm Mau Hồng để nghe nhạc tình, để nốc xâm panh, để chúng lo cho con cái đi Tày học, để chúng cướp đảo của lính, để chúng độc quyền thân xác đàn bà, và độc quyền mọi thứ.

Chúng ta phải đồ bộ để đánh phá ngục tù tham nhũng. Đây là một ngục tù vĩ đại nhất thế giới, và cũng là một ngục tù khó triệt hạ nhất. Những tù binh tham

nhũng» có ở mọi nơi từ cầu xa lộ, đến một trạm kiểm soát ở phi trường TSN, từ một phòng đóng thuế đến một cơ quan nhận viện trợ, từ một đống rác Mỹ tới một đống đỗ viễn trợ Mỹ. Tham nhũng nhỏ, tham nhũng lớn như những con vị trùng đực khoét cơ thể làm đất nước này đến lở loét đến thối tha.

Cho tới nay, người ta không thêm làm một cuộc đồ bộ, hay đã nản lòng ngay khi dự tính đồ bộ. Vì vậy, Miền Nam này còn chờ voi, còn ngất ngưởng, còn luôn luôn trong một tình trạng bị đe dọa thường trực.

Chúng ta phải làm một cuộc đồ bộ đánh phá ngục tù bất công. Sự bất công gây ra sự bất mãn, sự nỗi loạn của quần chúng, và chính nó làm tan rã tập thể này. Phải phá vỡ biên giới phân cách giàu nghèo. Phải trả ơn trọng xứng với sự hy sinh của quần chúng.

Không thể nào tiếp tục duy trì cái cảnh giới quan, công, lao động công lực đồ mồ hôi, đồ máu để làm những nắc thang cho những kẻ khác tiến lên địa vị, tiến lên đỉnh cao của tiền bạc. Không thể nào tiếp tục duy trì cái cảnh trả lương kiêm rroc, lương đói cho những thành phần phải hy sinh nhất, gánh chịu những đau khổ nhất của đất nước này.

(Xem tiếp trang 50)

# BẢN ĐỜI VIẾT VỀ HÀ THÚC NHƠN

## Nhân nhóm Hà thúc Nhơn ra đời

Năm năm rồi khỏi ghế học đường tôi vào đời bằng tư thế của một kẻ thuộc bài. Tôi ngõ ngàng, tôi bơ vơ. Càng đi sâu vào thực tế tôi càng thấy được những điều bức vòi cùng. Một chỗ ngồi tốt hơn một chút cũng có tiền. Một việc đáng lý đương nhiên được thu hưởng cũng phải có tiền. Tài năng, nhiệt huyết, lý tưởng dêch cần. Tiền ! tiền ! tất cả đều được ấn định bằng một mạt ước là tiền ! Tôi thầm nghĩ rằng những kẻ có nhiệt tâm với đất nước, với đồng bào, những kẻ liêm khiết nghèo khổ không biết rời sê về đâu, sẽ giữ vững lòng minh mẫn hay không, hay lại phải dao ngũ hoàn cảnh mà bị bọn tham nhũng lừa hòng hóa ? Tôi lo sợ thật là nhiều về trường hợp người trẻ bị chết kẹt trong gọng kìm tham nhũng. Mỗi khi nghe có thêm một người trẻ đớp tiền tự nhiên tôi nghe se thắt trong lòng.

Trong 5 năm liền bao nhiêu những biến cố chính trị liên tiếp xảy ra trên mảnh đất đau thương này. Nhưng chỉ có 3 biến cố làm tôi thích thú nhất :

— Biến cố thứ nhất là Nguyễn Liệu cạo đầu tham nhũng tại Quảng Ngãi.

— Biến cố thứ hai là Hà thúc Nhơn cầm súng chống lại bọn tham nhũng tại Nha Trang.

— Biến cố thứ ba là bà L đã cầm quyền trong lèn đầu Ng. xuân Hiệu, phó tỉnh trưởng Nha Trang (đã bị mất chức vì tham nhũng) và vợ con công chức quân nhân rác muối, gạo lèn đầu y lúc y lèn phi cơ về SG để gọi là tể sống tên tham nhũng đối với dân chúng như tai trời ách nước.

Chỉ có những việc làm như thế thà nì nhũng mới ôn ! Chứ pháp luật thì xin lỗi ! bọn tham nhũng nó coi như pha. Nếu pháp luật may mắn vớ được một tên bự nào thì nó cũng vẫn phây phây ở lao xá. Có ai thấy một tên hạm bự nào ở nhà lao phải đi làm xâu như kẻ móc túi không ?

## Nhưng tham nhũng người là ai

Đối với pháp luật thì tham nhũng là vơ lấy của công làm của tư, ăn hối lộ v.v.. phải có hồ sơ chứng minh cụ thể. Nếu một viên chức bị tố là tham nhũng này nọ nhưng không có giấy tờ gì chứng minh thì coi như không tham nhũng.

Những thằng tham nhũng mà đê có bằng chứng cụ thể thường là những thằng nhỏ không có quyền hành thì nên lén cạo sửa giấy tờ, sổ sách... Còn những thằng bự mà đê có bằng chứng cụ thể thì chỉ là những thằng ngu ngốc, đần độn đối với người dân thì tham nhũng không phải định nghĩa như thế. Họ định nghĩa tham nhũng là kẻ trước khi đi làm việc thì nghèo đói. Sau khi đi làm lương tháng 9.000đ. ăn tiêu 13.000 một tháng mà cuối năm vẫn mua được xe hơi, nhà lầu, vàng.., thì là tham nhũng.

Chúng ta hãy kiểm điểm lại những người xung quanh chúng ta xem lợi tức chính thức hàng tháng của họ thu vào bao nhiêu, họ ăn tiêu ra sao và tài sản họ thế nào thì chúng ta đủ biết họ là tham nhũng hay không, cứ thử dùng nền tảng rằng kẻ đó có ác tích gì là tham nhũng vì có lâm kê khéo nguy trang hình thức bên ngoài khác khẩ, không đứng tên mình trên tất cả các tài sản mà đê tên vợ, con v.v...

## Điệt tham nhũng

Hiện nay muốn diệt tham nhũng phải nhờ tới pháp luật. Vì pháp luật thì không mấy hữu hiệu bởi các lẽ sau :

- 1) Luật pháp không về tới tận vùng thôn ấp.
- 2) Luật pháp chậm chạp.
- 3) Luật pháp thụ động.
- 4) Luật pháp không thực tế.

5) Tư pháp không được hoàn toàn độc lập : (v.v. vụ tướng Toàn)

Sự thật mà nói thì ánh sáng của luật pháp chỉ lẩn quẩn ở thành phố lớn. Ở những thành phố nhỏ, những quận lỵ, xã ấp thì ít khi có ánh sáng của luật pháp. Người dân ít biết ánh sáng của luật pháp là gì, nó có khuôn mặt ra sao nên đánh sống chấp nhận những oan ức. Nếu có người nào hiểu biết 1 chút lén tinh thành kêu kiện thi 3-4 tháng sau luật pháp mới cõi xe mà mò tới. Lúc đó thì có khi kẻ kêu

kiên đã xanh mồ ! Thấy vậy dân ho nỗi, họ ôn.

Hơn nữa ánh sáng của luật pháp chỉ nằm trong dinh thự không chịu tỏa từ tung ra. Khi nào dân kêu nỗi lầm ánh sáng mới le lói một tí còn không thì thôi.

Như đoạn trên đã nói luật pháp muốn kết án 1 viên chức thì phải có đủ những bằng cớ cụ thể. Ví dụ 1 ông quận trưởng nợ ăn hối lộ khủng khiếp. Nhưng muốn kết án thì phải có bằng chứng cụ thể. Phải có đơn tố cáo của dân chúng. Đối với luật pháp thì cần phải có bằng chứng cụ thể mới kết án viên chức đó là tham nhũng. Nhưng với dân chúng thì không cần có chứng cứ họ vẫn BIẾT CHẮC CHẮN rằng viên chức đó tham nhũng !

Đối với luật pháp thì chỉ đề cập tới một viên chức khi có đơn tố cáo hợp lệ của dân chúng gửi tới. đối với dân chúng thì tại sao luật pháp phải chờ dân chúng tố cáo mới ra tay ?

Vì vậy mà người dân cho rằng luật pháp chậm chạp, thiếu thực tế, có lợi cho kẻ có quyền có thể, tiền bạc mà thôi.

Vẫn biết rằng những sự chậm chạp đó là do thủ tục, do nguyên tắc, do luật lệ như vậy, một viên chức tư pháp có nhiệt huyết cũng không làm gì hơn.

Về phía người dân thì ta tự hỏi tại sao phải chấp nhận mãi những sự nặng nề, chậm chạp đó trong một xã hội cần phải có những sự cải cách để kịp thời ứng phó thích đáng với bọn tham nhũng để cứu nước cấp bách ?

Còn một biện pháp nữa được áp dụng thịnh hành từ trước tới nay đối với bọn tham nhũng là thuyền chuyền. Một quận trưởng quận A bê bối quá. Đại hạm bị kéo rệu rã cờ. Buộc lòng thương cắp bèn đổi đi làm quận trưởng quận khác. Thật êm như ru. Thật chẳng khác nào « đổi vùng thám nhũng ». Tìm đất cũ dãi người mới ?

Như thế không thể chấp nhận được. Tiền lấy của dân phải trả lại cho dân, có ở tù cũng phải trả. Cũng phải trả lại tiền của, đau khổ lại cho dân cái đã.

## Một vài đề nghị

- 1) Xứ ta là một xứ cần phải cách mạng thật tận gốc rễ, làm cách

mạng vũ bão mới mong cứu được đất nước.

Việc đầu tiên tiên là phải diệt cho kỳ được bọn tham nhũng thối nát. Bọn chúng là con kỳ đà cản mũi mọi công trình tiến bộ của xứ sở ; là bọn sâu đâm một nước cần phải diệt, muốn diệt được một cách hữu hiệu việc trước nhất phải sửa lại luật lệ hiện hành cho phù hợp với hiện tình đất nước.

2) VAI TRÒ BÁO CHÍ : Hiện có 40 tờ nhật báo phát hành tại Saigon. Một tờ nhật báo không có thể có đủ 2000 phóng viên ở địa phương xa xôi được.

Vì vậy cho nên báo chí đã cố gắng ra tay trừ gian diệt bạo nhưng rồi rắc quá. Chúng tôi đề nghị các báo nên chia ra phụ trách. Có 4 Quận khu tất cả. Mỗi quận khu 10 tờ báo phụ trách việc diệt tham nhũng. Tất cả tài liệu thâu thập được gởi về thủ đô cả 40 tờ báo chia nhau xài chung. Chú ý tránh tình trạng báo chí bị mua chuộc.

Chúng tôi thấy rằng việc làm này làm cho dân chúng phấn khởi mạnh dạn tố cáo vì thấy có báo chí luôn theo sát họ yểm trợ họ, bọn thò phỉ

cùng ngăn bớt. Chính quyền cấp trên có che chở cũng không dám che chở vì sợ vạ lây.

Về phương diện thương mại chúng tôi thấy cũng anh khách lâm. Vì khi một vụ tham nhũng được khui ra cũng có đủ tình tiết gay cấn hấp dẫn lại quá sống nữa ai lại chè trích. Giới bị bóc lột xưa coi cho khoái. Giới bóc lột cũng mua coi để tìm đường đổi phô. Người bàng quan mua xem thử như thế nào ?

3. VỀ PHÍA CHÁNH QUYỀN : Nên làm ngay các việc sau đây :

— Thay đổi tất cả các mẫu đơn gọi là « xin trợ cấp tử tuất, xin bồi thường chiến tranh ... ». Trời ơi ! phải xin à ! Đã mất chồng, mất con mất nhà cửa tiền bạc không được bồi thường vì bê bối của nhân viên (công bộc) mà phải xin à ? Phải là đòi. Phải sửa mẫu đơn là « Đơn đòi trợ cấp tử tuất ». « Đơn đòi bồi thường »...

— Trong tất cả các mẫu đơn in sẵn nên xóa bỏ câu sau đây : « Trong lúc chờ đợi sự cứu xét của ông,

## Hộp thư Ban vận động lập nhóm H.T.N.

● TRẦN ĐÌNH THÁI (Quai Nhơn) : Đã nhận thư và bài viết về Nhóm HTN. Trong khi chờ đợi người tới liên lạc hãy tiếp tục vận động trên dư luận cho Nhóm tại địa phương.

● NGUYỄN AN BÌNH (Saigon) : Hãy liên lạc với tòa soạn Đời để được nói chuyện nhiều hơn là bằng thư. Thành.

● NGÔ XUÂN LÃY (Nha Trang) : Tất cả những chi tiết của vấn đề nêu trong thư, sẽ có người tới liên lạc và trình bày với bạn. Xin chờ trong ít lâu.

● NGUYỄN VĂN ĐÁN (Phú Nhuận) : Nên cố gắng thu xếp thời giờ để có thể tới tiếp xúc với anh em tại tòa soạn Đời. Tiện nhất là vào chiều thứ bảy từ 15 giờ tới 18 giờ. Đang chờ tin ông.

● BÙI LẠC (Hội An) : Đã nhận thư. Nếu được xin liên lạc ngay với Bác sĩ Phạm Văn Lương tại Đà Nẵng (Quán Y Viện Duy Tân). Nhớ gởi địa chỉ về cho BVĐ.

● NHÂN CHUNG GÁC BAN ĐÁ GỬI THU XIN GIA NHẬP NHÓM HTN : Trong khi chờ đợi Ban Vận Động Trung Ương cử người tới tiếp xúc, yêu cầu các bạn tiếp tục quảng bá chủ trương của Nhóm và giới thiệu Nhóm với mọi người. Tài liệu cần bản về chủ trương của Nhóm là Lá Tờ Thủ phô biển ngày 9-11-70 qua báo chí. Đồng thời xin các bạn ghi lại mọi thắc mắc để sẽ giải quyết với đại diện của Ban Vận Động Trung Ương khi tiếp xúc.

Mình xin ông nhận nơi đây lòng thành kính và biết ơn của tôi».

Đó đã là một hình thức hối lộ rồi ! Không có sự nghĩa gì cả. Đó là mảnh đơn từ thực dân Pháp nó muốn dân ta một điều mang ơn hai điều mang ơn. Nay ta đã là của ta rồi. Ăn lương phải làm việc ! Công bộc mà ơn với lại nghĩa cái gì nữa ? Vậy thì thế vào câu văn trên bằng câu văn trong tự như sau : «công nên biết rằng cần phải tích cực làm việc để xứng đáng là công bộc của dân và để xứng đáng với đồng lương do dân đóng góp cho ông hằng tháng»

— Học viện Quốc gia hành chánh và tất cả các lò đào tạo các cấp lãnh đạo chỉ huy nên can đảm vẽ 2 bức hình nội dung sau đây ở ngay cửa ra vào, phòng ăn : Hình thứ nhất : vẽ vệ binh đeo Quang Ngãi đang cạo đầu bọn tham

#### THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

### NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang  
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại  
Của người giòng họ. Cũng được kinh  
nghiệp phát triển tại các quốc gia  
cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sú Xở (VN). Dồi  
dào khi lực «nguyên khí tạo hóa vũ  
trụ», khí thiêng Sông Núi (VN).  
Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực,  
gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc.  
Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt  
của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM  
DƯƠNG LÝ, đồng phương linh  
động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh  
(của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh)  
(Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tộc  
Quốc, Nhân Loại)

Nơi danh tại Nội Quốc năm 1965  
(KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh  
đau răng. Bổ sinh lực răng. Giảm  
rung răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự  
Quê Hương (VN), Phục hưng kinh  
tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào  
Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :  
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang  
và 270 Rạch Cát. Quęo (cua) Hậu  
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu  
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$.  
Nước 35\$ sấp lén...

nhưng. Hình thứ hai : vẽ  
bà L. cầm quần tròng vào đầu  
Nguyễn Xuân Hiệu cựu phó tỉnh  
Trưởng Hành chánh Nha Trang  
với ghi chú rõ ràng đồng thời viết  
một câu hỏi lớn :

— MUỐN BỊ NHU THẾ HAY  
KHÔNG ? VINH HAY NHỤC ?

Riêng học viện Quốc gia Hành  
chánh nên làm một ngày kỷ niệm  
cho cái nhục chung cho ngành do  
Nguyễn Xuân Hiệu mang đến.

Ngày kỷ niệm đó làm hằng năm  
trong thế nhân ngày Nguyễn xuân  
Hiệu bị tròng quần lên đầu tại  
Nha Trang.

Nên diễu lại khúc phim đó để  
nghiêm trang làm lễ túi nhục và  
NGUYỄN TRÁNH MỐI NHỤC ĐÓ  
TÁI DIỄN CHO NGÀNH HÀNH  
CHÁNH.

Phải làm như thế để tỏ lòng  
cương quyết giữ trọng khiết của  
mình.

#### Tại học đường

Bộ Giáo Dục nên khai tử ngay  
câu từ tưởng sau đây của tây  
phương đã được dạy trong các  
trường học VIỆT Nam ta bấy lâu :  
« MỘT CON ÉN không ĐỦ LÀM  
MÙA XUÂN ».

Chúng tôi quả quyết câu này  
thực dân tây phương đã cố dồn  
vào đầu dân tộc để không ai có  
mạnh nha Làm Mùa Xuân Cho Dân  
Tộc Việt.

Câu trên đã làm nhục không biết  
bao ý chi tranh đấu cách mạng đòi  
hỏi độc lập của dân tộc ta thời  
Pháp thuộc. Chúng ta cần phải đòi  
lại là : « Một chiếc lông con én đủ  
để làm mèa xuân » để cho nhiệt  
huyết phun sụt xử sở của tuổi trẻ  
được nung nóng, được đat lưu  
thông hẫu tạo một mùa xuân cho  
dân tộc.

Tại các lớp tiểu học các em  
còn học è a nèn cho các em học  
câu : « giàu cho sạch, sang cho  
thơm để thay thế câu « Đói cho  
sạch, rách cho thơm » như vậy nó  
vừa thực tế vừa bô ich. Vì nghèo  
làm sao cho sạch, rách làm sao cho  
thơm bây giờ ? dù rằng nghĩa bóng  
đi nữa. Chúng học è a tối ngày câu  
giàu cho sạch, sang cho thơm thế  
nào cũng lọt được vào đầu  
điếc cha mẹ chúng. Nếu cha mẹ chúng  
là tham những thối nát thì cũng  
có giây phút suy gẫm !

Việc diệt tham những trên đất  
nước ta không thể không làm một  
cuộc cách mạng tận gốc rễ mà diệt  
được ! Diệt được tham những mồi  
mong sóm có hòa bình.

Hỏi các bạn trẻ, nhiệt huyết để  
làm chi ?

TRẦN ĐÌNH THÁI  
(QUI NHƠN)

#### Nhóm Hà Thúc Nhơn

Chúng tôi thấy rằng trả ngại lợn  
của Hà thúc Nhơn là ngắn ngủi  
những kẻ thối nát len lỏi để làm ô  
danh của nhóm. Vì kẻ tham những  
không bao giờ nhận mình là tham  
nhưng cả mà tuyên bố như là  
thanh sống cả. Vì đó mà muôn  
người khác tin mình sạch nên hán  
ta nghe có nhém toàn người sạch  
thì thế nào cũng len lỏi vào cho ký  
được để bịp kẻ khác là mình cũng  
là kẻ sạch đây.

Nhưng, dè mà đợi lốt cọp khi  
thấy cỏ thì muôn, khi thấy cỏ  
hội đớp hán ta đớp thẳng tay. Lúc  
đó Hà thúc Nhơn bị lây tiếng xấu  
dù chúng mất tin tưởng. Trường  
hợp này đã xảy ra đối với tổ chức  
thanh niên trú gian trước kia.

Chúng tôi hy vọng rằng ban vận  
động lập nhóm Hà thúc Nhơn  
tránh được điểm đó.

#### Nhóm Hà thúc Nhơn nên hành động như thế nào ?

Việc làm của Nguyễn Liệu và  
vệ binh đeo tại Quảng Ngãi của Hà  
thúc Nhơn và thương binh binh tại  
Nha Trang, của bà L. và vợ con  
quân nhân công chức ở Nha Trang  
thật có kết quả trong việc diệt trừ i  
quốc nạn, quốc nhục, rất được dân  
chúng ưa thích.

Nhưng những việc đó đều phạm  
pháp. Liệu rằng nhóm Hà thúc  
Nhơn dám phạm pháp như thế  
không ?

Sau 1-11-1963 có mấy chữ «cách  
mạng ôn hòa» ra đời. Thật là  
buồn cười ! Cách mạng mà lại là  
cách mạng ôn hòa. Đã cách mạng  
phải máu đổ, phải đài rơi chứ  
không thể nào ôn hòa được. Chỉ  
có hủ hủ mới ôn hòa mà thôi.  
Cách mạng phải như ủ bão, phải  
như sấm sét, phải như lửa táp,  
chậm một phút máu nóng sẽ nguội  
đi. Chậm một phút nhuệ khí sẽ  
nhạt đi. Chậm một giây sẽ bị đánh  
lại làm mờ ý hướng !

Việc diệt tham những trên đất  
nước ta không thể không làm một  
cuộc cách mạng tận gốc rễ mà diệt  
được ! Diệt được tham những mồi  
mong sóm có hòa bình.

Hỏi các bạn trẻ, nhiệt huyết để  
làm chi ?



## LUÔNG CÁI VÀNG

Cửu Bồng vì yếu sức, ngọn đồi ở trước mặt  
nhưng ông không thèm ném bời tới được. Gió đánh  
dữ dội, và càng lúc ông thấy mình ra ngoài khơi  
nước. Ông nhắm hai mắt, giữa hai mi sầu có một  
diểm vàng lơ lửng.

Cà Xướng cố gắng với hết mình, bơi ngược  
nước. Không bao lâu anh không thể tới chân đồi  
nhưng Cà Xướng tấp tới cạnh một cây cồ thụ.  
Nước xắp xắp nửa cây cồ thụ. Cà Xướng bám  
được một nhánh rồi trèo lên đấy.

Nước chảy giữa các nhánh cây lớn như nước  
giữa một dòng sông. Cà Xướng nghe thấy bên mình  
vô số là chim. Những con chim trót cánh, sơ hãi, tè  
tịu trong lùm. Lũ chim bắt động, thu mình. Chưa  
bao giờ Cà Xướng thấy nhiều chim chóc như thế.  
Và cũng chưa bao giờ anh sống trong một thế giới  
chim xếp cánh, buôn bã khùng tiếng hót như thế.

Biết mình còn sống, Cà Xướng cố gắng, ôm  
đứa bé bên mình, trèo lên vai cánh cao nứa. Khi  
cách mặt nước khoảng vài mét, Cà Xướng tựa lưng  
vào một nhánh cây lớn, như một con vượn mè, anh  
đặt đứa bé ngang lên người anh. Cảnh đó giống  
hệt một người đàn bà âu yếm cho con bú. Cà Xướng  
hy vọng ôm thắt bé vào lòng, sưởi ấm nó.

Nhưng, khi nhìn lại thật kỹ, Cà Xướng thấy

hang bể đã chết từ bao giờ. Trong đêm tối mịt  
mùng quê hương, thằng bé rũ liệt, bất động, thảm  
hai như những thân xác vô tội của bầy chim quanh  
đây.

Một buổi sáng, một đoàn xe từ vùng Tề chạy  
vào vùng kháng chiến, theo đường cái quan. Đoàn  
xe chạy không cần xin phép, không cần báo cáo  
với ai cả. Như vào chỗ không người. Người kháng  
chiến có vũ khí đã theo hiệp định rút đi cả ra Bắc  
Việt lèn núi, người kháng chiến còn lại, không  
vũ khí, họ lặng lẽ thu mình trong các căn nhà  
nhỏ nhặt đoàn xe mang kè lụa tới.

Người kháng chiến âm thầm chịu đựng, mặc  
nhận khoác vào người thời tiết mới, hay ít ra họ  
sẽ đồng lõa trong sự gậm nhẩm từ từ của mọi  
phương tiện và nhu cầu do kè lụa mang tới.

Trời vào đầu đông. Cơn lụt vừa qua đã đồ  
một lớp phù sa mỏng trên những cánh đồng hẹp.  
Nơi sườn núi lác đác những đám tranh vàng và  
cây xanh. Núi như một mái đầu vừa ngả màu, mùa  
thu qua mùa đông tới, biến đổi thiên nhiên một  
lớp áo thật man mác đầm đầm.

Đường cái quan bị đào phá từ mười năm.  
Từng đoạn đường loang lở. Những khe suối đã  
cố trên đường. Đoàn xe đài lúc phải chạy băng  
xuống những khoảng ruộng thấp.

Từ xa và từ những nơi rất xa, người trong  
vùng mười năm không thấy bóng dáng chiếc xe  
hơi là gì; họ thăm lặng đứng dưới các bóng mát,  
trên đỉnh đồi ven bờ sông: đè nhìn đoàn xe đen.  
Có hay chẳng họ đang ở trong một trạng thái tinh  
thần của đám tống biệt một kẻ sang Tần, hay tâm  
trạng một kẻ đứng phía này thành phố Hàng Châu  
nhìn qua Mân Thanh kéo tới.

Phú Thăng, quê hương Cửu Bồng sáng nay  
chứng kiến cảnh đó. Cái hoa lan đầu vườn đã nở  
bông, nhưng cây sầu đồng đã âm thầm trút lá. Cây  
sầu đồng sẽ vàng, tro vơ những ngọn, nhìn mệt  
mắt trời âm u và xám.

Cơn lụt đã mang đi một số nhà cửa và đồng  
hương yêu dấu, trong đó có Ba Cục. Những nương  
khoai bị nước băng. Nơi đó, những rễ khoai lòi

Lénine đã tuyên bố:

«Nghệ thuật cai trị không phải là một  
nghệ thuật bẩm sinh mà được tạo nên do  
kinh nghiệm.»

HÃY ĐỌN ĐỌC:

## Thuật trị nước tại Liên Sô

do ĐĂNG TÂM dịch

Đề hiều rõ thuật trị nước của Sataline, Khrushchev  
cùng các nhà lãnh đạo Nga.

In đẹp, chữ mới, sách dày 600 trang, giá rẻ  
Phát hành tháng 12-1970.

ra bị nước chốt trắng nõn. Những củ khoai mì  
đỗ loi loi nằm lè trên lớp bùn non. Ruộng rẫy  
thi tàn hơn, vì cơn lụt tàn phá. Những đám mì  
non bị vùi dập. Đồng thấp có lúa trì và lúa dồi  
bị nước cuốn đi. Tuy nhiên trên đỉnh đồi, cây  
mọc thật xanh, rừng đậm lá, cỏ dại hoang vu nơi  
các nghĩa địa, và cuối cùng người ta thấy nước  
sông dâng cao, nước trắng xóa còn dâng ngang  
trong những rừng dương bất tận.

Bà Cửu Bồng đầy cánh cửa gỗ ấm mộc, một  
cánh nắng mênh mang trải nơi hiên nhà. Bà nghe  
tiếng kèn thúc quân, phía đường cái quan.

Đối với những người thường quanh quất  
bên những đồn lũy Liên hiệp Pháp tiếng kèn đó  
trở nên quen thuộc, không một tác động nào cả,  
đôi khi nghe còn mỉa mai buồn cười. Nhưng  
với bà Cửu Bồng, và mọi người thôn quê mộc  
mạc, tiếng kèn kia có âm thanh xao xuyến, một tiết  
diệu mới mẻ não lòng, vì nó đánh thẳng, đánh đúng  
vào trái tim đang xôn xao vì giao mùa của mọi  
người.

Bà Cửu Bồng thu những tàn vải từ trong nhà  
ra sân. Dưới nắng lụa mềm, bà phơi. Một chiếc  
áo cánh đê lộ hai cánh tay trắng nõn của bà. Thời  
xuân sắc, bà đã là một hoa hậu trong vùng. Bà vì  
mê thơ và hiếu học nên về với Cửu Bồng, cuộc  
tình duyên kia để lại cho bà ba người con trai.

Người con đầu đã lên đường vào Bình Định  
chờ ngày ra Bắc. Người con thứ hai là một thanh  
niên vừa lớn, chưa thuộc về bên này hoặc bên kia.  
Người con thứ ba của bà thì hẵn còn rất nhỏ.

Phơi xo ngට vải áo quần trên hàng đậu, bà  
Cửu Bồng đầy cửa chuồng dắt con trâu ra phía  
góc vườn. Con trâu đứng dưới nắng đê sưởi ấm.  
Để gi một mảng lụt đã qua, con trâu bị giam hãm  
trong chuồng lâu ngày.

Lòng bà Cửu Bồng bâng khuâng, nghĩ tới gã  
con trai đầu lòng và người chồng vừa biệt tích  
mấy hôm nay. Bà nói với Giáo Ngọ (Giáo Ngọ  
đạo này năm thường trực tại nhà Cửu Bồng cho gần  
đường cái quan, đè chờ quân đội Quốc gia tới):

— Anh Giáo ạ, thời thế làm em hoang mang  
quá. Họ thòi kèn làm gì vậy.

Giáo Ngọ luôn luôn tỏ ra là người bất mãn  
chế độ cũ và sẵn sàng thích ứng với những cái mới,  
nói :

— Kèn thúc quân đó. Quân đội Quốc gia làm  
việc theo kèn mu-dít. Buổi sáng có kèn báo thức,  
trưa kèn tan việc, tối có kèn thu quân, lúc đi đường  
hay đánh trận họ có kèn... thúc quân.

— Rồi họ làm gì bà con mình.

— Đó, cô lại hoang mang. Họ làm gì thì không  
biết, có thể họ cũng xấu xa bê bối, nhưng họ xấu  
xa bê bối riêng họ. Với mình họ không thu lúa,  
không giảm tô, không đem bà con ra chặt đầu bắt  
thinh lính là được rồi.

Bà Cửu Bồng ngó quanh quất:

— Nói nho nhỏ ấy. Hãy còn chú Ba Bí ở nhà  
đó.

Giáo Ngọ sững sờ:

— Tại nó làm gì tôi. Thằng Ba Bí, cái thằng  
cán bộ gộc đó vài bữa tôi cho nó đi mò tôm. Nó  
phá tôi tan xác già bại sản.

Bà Cửu Bồng nhìn sững sờ vào người anh:

— Trời ơi, anh sao tàn ác thế. Chín năm trời  
anh em mình cơ cực là vì đâu chứ đâu có phải vì  
chú Ba Bí. Mà dù cho chú Ba Bí có dã tâm như vậy  
bây giờ anh cũng nên tha thứ cho họ. Sao anh  
nỡ lòng ám hại người bì con.

Lòng bà Cửu Bồng buồn rượi. Vốn là người  
đàn bà đẹp, tâm hồn dễ rung động, một lòng thương  
cây mến cỏ, trải qua đâu bể chín năm trời, nay  
nghe nói tới cơn ác mộng mới về sự thanh trừng  
giết chóc, bà Cửu Bồng thấy ngao ngán, bà nói :

— Sao con trai tôi lại không về. Nó sẽ làm gì  
ngoài Bắc trong bao nhiêu năm sau.

— Nó khêng về đâu. Tại nó đã có sắt trong  
đầu. Tim sắt. Dạ sắt. Rồi trong đầu não túy cũng  
là sắt cả. Làm sao nó có thể về. Thôi, xem như phi  
mất một thằng con cho rồi.

— Nghe nói nửa tháng trước nó có chuyền  
quân theo đường thiết lò, nó dùng quân ở Tháp  
Chiêm, rồi xuôi vào làng Chiêm đàng, sao nó lại  
không về nhà. Dù sao nó cũng nhớ tới tình mẫu  
tử lần cuối.

— Tôi bảo cô đừng có nhớ nó nữa. Hồi mới  
mười hai tuổi nó đã hát bài xếp bút nghiên, nó lên  
đường, thì nay làm sao nó nhớ cha mẹ được. Cô  
Cửu à, cô có biết cha nó bây giờ là ai không.

— Là ai?

— Là Staline, là Marx, là Lénine.

Bà Cửu Bồng động tâm can nói :

— Tôi mong cha của nó là núi sông, là Trường  
sơn, là những gì hùng vi nhất này đây. Dù sao  
chúng nó cũng đã đánh được giặc Pháp. Anh đừng  
nói thế.

— Thôi, cảm ơn cô... tôi đi đây, hình như  
quân đội họ dừng lại trên đồi rồi đó.

Đoàn xe qua Châu lâu, Bà Rén rời tiễn thẳng  
vào Phú Thăng. Tới Hà Nam một nửa đoàn xe  
chạy về hướng Hà Kiều còn một nửa chạy về  
hướng Núi Tuân.

Núi Tuân là một giải đồi thấp, nằm tiếp giáp  
với Núi Vịnh. Vô số những đồi thấp này nối liền  
giữa đường cái quan và thiết lò. Đây cũng là một  
đường giao liên quan trọng của Liên Khu Năm,  
từ vùng biển lên tới vùng núi, qua các trường  
Trung học kháng chiến. Do đấy, ven những quãng  
đồi thấp, bên rừng thưa, người ta thấy những  
lối mòn. Nếu từ máy bay nhìn xuống, lối mòn này  
y hệt một con rắn dài màu đỏ hồng của đất núi.

Vì điểm chiến lược quan trọng đó, có lẽ thế  
nên căn cứ đầu tiên của quân đội Quốc gia được  
án ngữ trên núi Tuân, bên đường cái quan của lực  
lượng tiêu đoàn 39. Sáng hôm đó, với nắng mịn  
màng buỗi đầu đông, những cánh rừng sim khô  
khan đầy lá chết trở mình với một giác mộng mới:  
những xe GMC bò leo dốc lên sườn đồi, xe jeep  
chạy vun vút nơi các lộ nhỏ; sau hết là một lá  
cờ vàng phát hiệu, những cǎn lều vải màu ô-liu nắm  
san sát nhau, những toán lính ăn vận ka ki màu  
vàng đi lại tự do.

(CÒN NỮA)

Nhân tin

CÁ MỸ NGỌC: Đúng, Cung Tích Biển là  
thầy cũ của cô đó, như cô đã nhắc trong thư. Đúng  
như thế. Đúng như thế. Đúng như thế. Thăm.

**SU. CÔNG HIỆU 3 KHÁNG SINH MÃNH LIỆT CỦA**

**VIÊN NGỌT DÉ UỐNG**

**2 TRỊ SINH**

**(TRICLAVINE + CHLORAMPHENICOL)**

**• BAN NÓNG-BAN CUA**

**• THƯỢNG-HÀN**

**• CẢM HO-SUNG PHỔI**

**• NHIỄM VI-TRÙNG:**

**• GHẾ LỞ LOÉT-VẾT ĐAU SUNG MÙI LÃM ĐỘC**

**• CÓ GÓI THUỐC BỘT RIENG CHO TRẺ EM**

**• ĐỀ TRONG GIẤY THIẾC CỐ HÌNH TRÄM TÌM**

**MUA ĐỂ ĐẶNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY**

## TÂM SỰ BẢN ĐỜI

Tòa soạn đã quyết định mở thêm mục «TÂM SỰ BẢN ĐỜI». Trong khuôn khổ mục này chúng tôi sẽ trích đăng hết thảy ý kiến của bạn đọc gửi về tòa soạn hoặc nhận định về nội dung của tờ báo để giúp tòa soạn loại dần các khuyết điểm hoặc phát biểu về mọi vấn đề thời sự. Mục đích của việc trích đăng này là nhằm phổ biến mọi ý kiến của độc giả thường vẫn bị bỏ quên hầu tạo dịp trao đổi không những giữa tòa soạn và với độc giả nữa. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng để phản ánh trung thực tâm sự của bạn, mục này sẽ trích đăng nguyên văn mọi ý kiến, dù đó là ý kiến trái nghịch hoặc công kích chính tòa soạn.

### Nghị về những lớp mẫu giáo của nhà nước

Khi tôi đặt một câu hỏi : — « Tại sao càng ngày các trường Tiểu học và nhất là mẫu giáo tư thục càng phát triển mạnh ». Một trong những người bạn của tôi đã khôi hài rằng : « Bởi đồng bào mình đã giàu có nên cho con em đi học tư nhiều ». Thật đẹp lòng cho chánh khách thường rêu rao là tranh đấu và xây dựng đời sống no ấm an lành cho đồng bào ! Nhưng chúng ta những ai còn chút lương tri hằng lưu tâm đến vấn đề giáo dục ấu nhi của các trường mẫu giáo cộng đồng đều không khỏi đau lòng.

Chúng ta đã đồng quan niệm rằng « Mẫu giáo và Tiểu học là nền tảng của việc giao dục, là cội rễ của công cuộc đào tạo nhân tài cho đất nước ». Đã quan niệm như thế thì mặc nhiên công nhân việc giáo huấn ấu nhi trở thành một vấn đề ! Tôi cảm thấy chưa xót khi « vấn đề » đó bỗ QGGD lại phô mặt vào những giáo viên « non choẹt » (hầu hết là các cô,

may lâm có một vài câu mà bộ Quốc phòng « chè ») Tôi cũng đau đơn viết lại dưới đây một huống cảnh mà chính tôi đã nhiều lần mục kích.

— Thường vào khoảng hơn 10g sáng tôi « phải » đi ngang qua một trường mẫu giáo cộng đồng có 2 hai lớp do hai cô giáo trẻ phụ trách. Tôi nghĩ mà không sợ sai rằng vào giờ đó không phải là giờ ra chơi, thế nhưng hai cô giáo đang đưa với nhau bằng thich, nói cười nghênh ngả. trong khi đó thi các em học sinh tha hồ nghịch ngợm hò hét,... chưa kể là các cô giáo thường đi dạy trễ về sớm có ai buôn kiêm soết đâu ?

Với tác phong như thế mà hướng dẫn ấu nhi thì thực là phũ phàng ! và cũng câu hỏi nêu ra trên, một người khác trả lời : — « Vì trường tư dạy dỗ, chăm sóc kỹ hơn ». Nếu câu trả lời này đúng, lẽ đương nhiên chúng ta phải công nhận trường mẫu giáo cộng đồng đã bê bối, kém cỏi trong việc giáo huấn.

Hầu hết đồng bào có con em cho học trường MG cộng đồng, khi được chúng tôi hỏi đến có tiến bộ không đều lắc đầu trả lời :

— « Cho cháu nó đi cho dạn dĩ chứ cả tuần không được một bài học và tập viết ».

Sở dĩ không đưa đến trường tư là vì nghèo hoặc trường tư xa, chứ đã không còn tin tưởng gì cả (vì vậy mà chúng ta không lấy làm lạ khi trường Công Tiểu học thi vào lớp sáu không có một kết quả khích lệ, sẽ nói sau.)

Tại sao lại có cái thảm trạng trên ? Tôi dám quả quyết rằng hầu hết các « giáo viên » mẫu giáo đều thiếu khả năng, không kiên nhẫn vì nếu có khả năng, kiên nhẫn đã không vác đơn đến Ty Tiểu học để « chầu chực » ? Điều thứ hai khá quan trọng là thiếu kinh nghiệm về trẻ em. Với lứa tuổi thanh xuân phản động chưa lập gia đình, chưa có con vào lứa tuổi năm, sáu tuổi thi hiểu biết tâm lý của trẻ em từ đâu ?

Từ những đứa em ở nhà à ? Vô lý !

Người ta bảo cha mẹ thương con lo cho con từng mỉng ăn giấc ngủ chứ không ai bảo anh chị.

Điều thứ ba tôi ngại đề cập vào đây là thái quá đà là tác phong đạo đức Nhưng một « giáo viên » mà thiếu tác phong đạo đức là giết một lớp trẻ. Vì chúng đang ở lứa tuổi bát chục tài nhất. Tôi không vơ dưa cả nǎm nhưng tôi xin kể sau đây một câu chuyện có thật để các ngài tham định.

Cô giáo đang tập cho các em đọc đánh vần, bỗng bèn ngoài một thanh niên chạy xe rẽ rẽ từ ngoài đường trước cổng trường (trường gần đường) đưa tay ngoác, cô giáo với vàng bồ lớp học chạy ra ngoài đường nói chuyện cười ngắt nghéo...

Nhưng mục đích của tôi khi viết những giòng này không phải nhằm vào việc đả kích những người thi hành vì làm như vậy là thển cận nồng nỗi. Với đồng lương quá eo hẹp trong lúc vật giá leo thang khủng khiếp. Chẳng qua là muốn gúp đỡ gia đình thêm một số tiền nhỏ trong « ngân quỹ » thiểu hụt. Chứ thật tình không ai muốn như vậy !

Hơn nữa giữa lúc sự quyến rũ vật chất, sự hấp dẫn của giá trị độ la « tối thượng » đã làm nhiều nhà « đại tri thức » đi hai tay, mà họ còn cố bám víu vào sự chọn lựa này quả đáng cho chúng ta kinh phục !!!

Tôi chỉ muốn nêu thẳng câu hỏi (tránh chữ vấn đề) với các nhà lãnh đạo quốc gia trong lãnh vực giáo dục đã làm tròn nhiệm vụ ở bậc mẫu giáo chưa ? (Đừng nói đến những bậc cao hơn) chương trình của các ngài đưa ra đã được thực thi như thế nào các ngài biết không ? — Đừng nghĩ rằng cái nhiều trường học là đã tự mãn về thắng lợi của chương trình giáo dục. Xây cất nhiều nhà trường đồng lứa nhà tù cũng mọc lên như nấm thì đã biết thế nào là sỉ nhục không ?

Tôi nghĩ các ngài có thể (quá dễ dàng) tờ chử tuyển chọn giáo viên cho lớp mẫu giáo (Tôi nhấn mạnh là cho lớp mẫu giáo) dựa vào những tiêu chuẩn :

— Khả năng: gồm những người biết hy sinh, tận tụy, đem hết lương tâm nghề nghiệp để dạy dỗ trẻ em.

— Kinh nghiệm: Phải thấu triệt tâm lý trẻ em nhất là biết thương yêu chúng...

— Tác phong: đạo đức (điều này

hở khó nhưng không phải là không thực hiện được). Nếu các ngài không thực hiện được thì chính các ngài cũng chẳng có tác phong đạo đức gì cả !

Sau khi tuyển chọn giáo viên cho lớp mẫu giáo xong các ngài phải làm sao đứng đắn họ bị coi thường bởi những đồng nghiệp cũng như những người không cùng nghề nghiệp. Tôi nghĩ các ngài thông thái hiểu điều này hơn ai hết ?

Và cuối cùng, chương trình giáo dục phải có tính cách lâu dài, chứ không phải thay đổi liên miên như thế (bất nhất). Tôi lấy một ví dụ cụ thể là quyền vần quốc ngữ chỉ có ngàn ấy mẫu tự mà thay đổi hoài khiến phụ huynh học sinh mỗi năm phải mua sách mới không thể dùng sách của anh cho đứa em niên học sau. Cố phải chăng đó là hành động thương yêu dân nghèo cụ thể mà các ngài đã cầu kết với các nhà xuất bản, các ông soạn sách tay chân của các ngài ?

Đồng bào có con em học lớp mẫu giáo đang ngưỡng trông tài đức của các ngài. Riêng tôi ngày nay các trường mẫu giáo tiểu học từ thực lùi bước thì tôi mới tin tưởng ở chương trình giáo dục của quý ngài.

### HOÀI VIỆT

#### Giới trẻ nhìn đời

Một điều chắc chắn là những chính phủ gần đây cũng như chính phủ hiện tại đã và đang quan niệm thế hệ trẻ như một sự yếu hèn nhất. Thế hệ trẻ hiện tại không ý thức được bần phận của mình trong khi đất nước nghênh ngả vì chiến tranh v.v... Điều hình cho quan niệm ấy là những thông cáo, những trạm kiểm soát được thiết lập trên mọi nẻo đường trong cõi hư ngoài thành phố, những cuộc hành quân Cảnh sát khám xét nhà để bắt những người trốn quân dịch hay đào ngũ.

Trong phạm vi bài này, tôi chưa đề cập đến vấn đề « vì đâu chiến tranh vẫn kéo lê trên mảnh đất đau thương này », mà tôi chỉ trình bày những nhận xét, những quan niệm của thế hệ trẻ chúng tôi đối với xã hội này. Những nhận xét và những quan niệm đó sẽ trả lời những người đã dành giá thế hệ trẻ chúng tôi quá thấp và quá lầm.

(Xem tiếp trang 48)

# HỘP THƯ TÒA SOẠN

MINH VĂN (Đức Phổ) : Đã nhận bài nhưng không biết rõ câu hỏi về lệ phí. Xin nói rõ hơn lệ phí về việc gì ? Đăng bài chăng ? Chờ tin.

Sau đây là những bài đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trong các số báo tới.

Theo Giọt Mưa Sa, Cốt Đêm (M Xuân) Đá D Cheryl Quanh Tình (L. Sa) Mặc Niệm (C. Tuấn) Về Mậu Thân (C.K. Uyên).

Tòa soạn mới nhận được thư và bài của các bạn có tên sau :

Nguyễn quang Bằng (KBC 4078) Hà minh Giang (Huế) Trương văn Dũng (?) Lê gia Hưng (Sao Mai) Trần giao Chỉ (?) Lữ thị Cô Đơn (?) Vũ văn Chính (KBC 3391).

Xin các bạn chờ tin trong số báo tới. Bài nào không được ghi trong mục thư chọn đăng tức là đã bị loại. Riêng những bài được chọn sẽ chỉ được đăng khi tới lượt.

Các thi bản sau đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trong các số báo tới.

Võ Lòng, Bắn Mặt Trời (N.Thu) Bên Cầu Nước Lát (CNV), Đứng Chờ, Cố Phù Sinh, Phôi Pha, Lạc Ngõ, Về Bên Kia Đời Sống (N.H. Lương) Tiếng Năm Dài (Đ.X. Phương) Ngày Trở Lại Thành (N.T. Xuân) Giặc Buồn Qua Đêm (H.N. Hưng) Lời Người Di Xa (T. Huyền) Khi Cõi Buồn Chưa Dứt (V.N. Đông) Đêm Về (PLT Duyên) Tiếng Hát Người Tình (H.V. Ngọc) Hôn Lễ Trong Đêm Noel, Đêm Phục Sinh (D. Linh) Dẫu Ngựa Về, Buổi Về Xóm Đạo (Lê Sa) Nếu Hòa Bình Có Thật (Mộng Tú).

47



NGUYỄN THỦY KHANH (Bình Dương) : Chờ gấp Khanh tại Saigon để nói chuyện tại sao thơ vẫn chưa đăng. Chắc lúc đó không những hết buồn, hết giận mà còn thương người chọn thơ nữa. Thực ra Đời có chuyển sang hướng nào khác đâu. Vấn đề chỉ nằm trong khuôn khổ những đòi hỏi của các công việc phải làm thôi. Thân.

# Tâm sự bạn đời

(TIẾP THEO TRANG 47)

Thế hệ trẻ chúng tôi đã nhận xét về xã hội này như thế nào? Thật là đơn giản và cũng thật là đau đớn! « Chúng tôi không buồn vì đã sinh ra trong thế kỷ này, mà chúng tôi chỉ hận vì bị sống trong một xã hội này ».

Thật vậy, như lai quá khứ không xa. Chỉ từ năm 1954 đến nay mà thôi. Khoảng thời gian mà trí óc chúng tôi bắt đầu biết suy nghĩ một cách chính xác hơn, cuộc sống của xã hội tại miền Nam này đã diễn biến như thế nào? Phải chăng chỉ toàn là tranh giành, đố kỵ? Phải chăng chỉ toàn chia rẽ. Cuộc sống vì thế đã bốc mùi, và những chính phủ kế tiếp mặc dù đã dùng chiêu bài Cách Mạng, nhưng vẫn không thoát khỏi trạng thái của một kẻ vô tình được thừa hưởng 1 gia tài từ i kẻ vô danh luôn sơ có một kẻ khác đến chiếm hoặc chia phần gia tài này, và vi thế họ đã chỉ chú tâm vào một việc cố gắng thu hưởng. Chính vì thế mà chính phủ đã mắc phải một lỗi lầm vô cùng quan trọng, đó là sự lờ là trước mực độ banh trướng của CS tại Nam VN.

Bốn khi nhận định được mối nguy hại mà CS có thể tạo ra trên mảnh đất này thì đã hơi muộn. Và để gọi là có những phản ứng đối với làn sóng đó ấy, Chính phủ chỉ

# Nhân vật thời đại

(TIẾP THEO TRANG 23)

Miền Nam nay không phải là xứ Congo mà chính quyền lại để cho tên Ma Đầu Đạo Đồng Cửu Thế đang làm thịt các cô nhi.

Nguyễn Văn Sỹ tên ma đầu thế kỷ thứ 20 hãy ra trình diện ta gấp, chỉ ta dây Lão Tôn với 72 phép thần thông biến hóa mới cứu khôi Mi ra khỏi bát quái trận đỗ do sự ngu dốt và tham vọng của nhà người tạo nên.

Thưa quý vị độc giả, nói đến

nghĩ ngay đến sự thành lập một lực lượng quân sự để làm bờ để ngăn cản. Hết sáu lệnh này đến sáu lệnh khác. Từ kèo gỗ đến cõng bách giòi trẻ tòng quân. Cho nên, nay dù với cả gần nửa triệu binh sĩ đồng minh và vũ khí cũng như các phuơng tiện yểm trợ tối tào, chúng ta vẫn chưa đầy lui được không đầy 300 000 cán binh CS!

Tại sao vậy? Có nhiều người cho là một mặt trận du kích như thế, không thể nào chiến thắng mau lẹ được. Nói như vậy chỉ là một sự nguy biện. Thực ra, đó chỉ là hậu quả của một sự phá sản tinh thần.

Thật vậy, ngay trong gia đình quân đội, thế hệ trẻ chúng tôi đã không có được những người Anh đúng nghĩa. Đa số những người mang danh Đàm Anh đã không cho thế hệ trẻ chúng tôi thấy tư cách đan anh của họ. Những hành động bất công cũng như những sự tác quái đã tạo cho niềm bất mãn hình thành. Bất mãn mà không làm gì được chỉ vì bốn chữ « kỷ luật quân đội ». Không thể giết kẻ đã tạo nên niềm bất mãn trong mình, những kẻ bất mãn chỉ còn biết một là phá hủy thân thể mình hay hai là đào ngũ. Chỉ cần niềm bất mãn manh nha trong tư tưởng cũng đủ để khả năng hoạt động của tuổi trẻ bị chôn vùi. Đã có những người đào ngũ vì bất mãn, lẽ dĩ nhiên phải có những người từ chối lời kêu gọi hay các hình thức cưỡng, bách tòng quân của Chính phủ. Những người này không muốn vướng vào cảnh sống dở chết dở của các đào binh vì bất mãn, bởi

thì họ bị ghép vào tội trốn quân địch. Những thành phần đào ngũ hay trốn quân địch mà tôi vừa nêu ở trên không gồm những phần tử lười biếng, hèn nhát hay vô ý thức.

Trong quân đội, chúng tôi đã không có những người Anh đúng nghĩa. Còn trong những phạm vi sinh hoạt khác của xã hội chúng tôi có được người Anh đúng nghĩa nào không? Nhìn vào hoạt động chính trị, chúng tôi chỉ thấy toàn những người mang danh nghĩa dân anh, nhưng luôn đốt phá hy vọng của thế hệ trẻ chúng tôi. Những chiêu bài mị dân, những lừa đảo, những lời hứa không bao giờ thực hiện. Biết bao những thói nát, tệ hại đã diễn ra trong chính trường, và hậu quả của nó, như mọi người đã thấy là càng làm quê hương khổ khốc nát thêm.

Những điều trinh bầy trên đủ để thế hệ trẻ chúng tôi có thể nói: « chúng tôi không phải là những tên nô lệ. Chúng tôi chưa có lỗi lý do để hy sinh dù chỉ là một sự hy sinh con con » mà không thấy xấu hổ.

Chúng tôi không có những người Anh đúng nghĩa. Chúng tôi chưa thấy một điều gì để chúng tôi có thể tin là sự hy sinh của chúng tôi không vô nghĩa.

Hãy cho chúng tôi thấy niềm tin rằng rõ. Hãy cho chúng tôi nhận diện những người Anh đúng nghĩa. Khi hai nhu cầu thiết yếu trên của thế hệ trẻ chúng tôi được thỏa mãn, Chính phủ sẽ thấy chúng tôi có thật hèn yếu không.

NGỌC LONG  
(Kiến Phong)

Đạo Đồng Cửu Thế thì phải viết vài ngàn trang dày bằng Pho Tam Quốc chí mới hết cái ma quái của y. Nhưng theo lệnh của Kha Trấn Ác mỗi tuần Lão Tôn phải đánh gục một giáo chủ ma đầu. Lý do đó bài viết không được bay bướm vì phải hạ độc thủ làm sao lả lượt được.

Phần là lượt bay bướm xin được kể vào « Hồi ký 35 năm bóp đế giáo chủ ». Trong đó sẽ đến các giải thoại cuộc ầu đả giữa Đạo Đồng Cửu Thế với nhà văn Hồ Việt Điều, khi hai vị này tranh ngôi Quốc Trưởng, những bức thư tình giáo chủ Đạo Đồng Cửu Thế gửi Nữ Giáo chủ Trúc Lâm Nương. Những bức

thư tình của Thượng Tọa Tâm Châu Trí Quang, Thiện Minh, và năm 1964 Lão Tôn vác búa rượt Đại Đức Chánh Lạc. Chánh Lạc chạy trốn rúc vào gầm giường TT Huyền

Quang (rugen) được mồi khán tay của

phái nữ và một hộp son ngay dưới gầm giường. Đại Đức Chánh Lạc bèn mang cái khán tay và hộp son ra hạch tội bắt bì TT Huyền Quang. Huyền Quang phải hối lộ cho Chánh Lạc lập tức cái đồng hồ Omega đang đeo tay v.v.. Những truyện đó sẽ lại rai kẽ sau nghe cho vui còn bây giờ phải cứu các cô nhi từng giờ từng phút đang bị Tư Sư tra khảo thẩm vấn.

Trong tuần trước, Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật ở thành phố Boston bên Mỹ đã mở một cuộc triển lãm các tác phẩm hội họa và điêu khắc mang dấu vết của Thiền. Các tác phẩm này được đưa từ Nhật sang, với sự giúp đỡ của hành phủ Nhật Bản.

# Tinh sò đời

(tiếp theo trang 19)

đường của vấn đề Trung Đông và đã nằm trong chương trình giải quyết do chính Mỹ đề nghị. Điều này, người ta có thể thấy giải đáp chắc chắn trong một thời gian không xa nữa.

## Tìm tự do không đúng lúc.

Một biến cố khá có ý nghĩa, tuy không lớn lắm là sự việc một thủy thủ Nga đã được giao lại cho người Nga, sau khi trốn sang một tàu Mỹ. Nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết là thủy thủ Nga người Lithuania đã nhảy từ một tàu Nga sang tàu Mỹ xin được tự nạn, nhưng giới chức chỉ huy Mỹ lại quyết định cho người Nga lên tàu của họ để bắt lại thủy thủ trên. Quốc Hội Mỹ đã kích kích liệt nên TT Nixon đã đã đích thân ra lệnh phải phúc trình cho ông nội trong 48 giờ về sự việc trên. Nhưng, khi có lệnh của TT Nixon viên tư lệnh Hải quân tuần duyên Mỹ đã đưa ra một bản tuyên bố nói rằng thủy thủ trên đào thoát vì đã ăn cắp tiền ở tàu Nga. Vì tất cả chi tiết của sự việc không được cung cấp nên không ai có thể quyết đoán giá trị lời tuyên bố trên của viên Tư Lệnh Mỹ. Tuy nhiên, người ta cũng có thể nghĩ rằng khi một người muốn tìm tự do mà không đúng lúc thì sự đi bị biến thành một tên ăn cắp cũng chẳng có gì lạ.



# Văn học nghệ thuật

(tiếp theo trang 27)

Tất cả 81 tác phẩm có thể chia làm 2 loại: thứ nhất là tác phẩm của các vị thiền sư Nhật và đệ tử và loại thứ hai là tác phẩm của các nghệ sĩ Nhật có tinh thần thiền.

Đặc trách của các tác phẩm trên là vẻ phỏng khoáng, đột khởi, theo tinh thần truyền thống « đốn ngộ » của Thiền Tông. Một phê bình gia Mỹ đã nhận xét rằng bức tranh Deity Dakioku của họa sư Gibon Sengai, thế kỷ 18, có vẻ đơn sơ và đầy cảm hứng mạnh mẽ như nét vẽ của một trẻ thơ.

Bức « Rồ đề Đạt Ma » vẽ từ thế kỷ 14 vẽ bằng một nét, họa sĩ đã đưa ngọn bút liền một mạch trên mặt giấy để tạo nên hình ảnh của vị tổ Thiền Tông Trung Quốc đang ngồi tĩnh tọa.

Tư tưởng Zen hiện đang xâm nhập vào giới trí thức Tây phương, trong lãnh vực văn chương, nghệ thuật, tâm lý học chiều sâu và toàn thể nếp sống tinh thần. Lời tiên đoán của Ginsberg liệu có thành sự thật chăng?

# Sinh Tử Phù

(TIẾP THEO TRANG 25)

Nỗi khó khăn thứ hai cho bà Huệ, là hội liên đới các TT Phu nhơn trên thế giới có thể tới lôi kéo bà mời vò làm hội viên! Không lẽ một bà TT phu nhơn thiệt sự, ăn mặc sang trọng đi xe huê kỵ bóng loáng đến thăm bà má cô Ba Xi trong ngõ hẻm lại được mời ra ngồi ở quán cà phê bi tất đầu ngõ hẻm để kể chuyện cà kè?

Nỗi khó khăn thứ ba là có những mỹ viện ở Nhật, ở Tây sẽ gởi người rao hàng tới yêu cầu bà má cô Ba Xi đi sửa mắt sủa mũi cho mỗi ngày một đep, một ròn hơn. Làm sao từ chối cái thủ tục thông thường của tất cả các bà lớn trên thế giới như vậy được?

Nỗi khó khăn thứ tư là có những bà phu nhơn cõi nhỏ ở bên Trung Phi sẽ lặn lội sang đây rủ bà má cô Ba Xi cùng thành lập một cái hội « Phụ nữ M'Baka phụng sự xã hội » thì bà má cô Ba Xi biết xử trí làm sao?

Một khó khăn sau cùng cũng có thể xảy ra, là một phe đảng chính trị ở Trung Phi có thể nảy ra sáng kiến mời bà mẹ cô Ba Xi noi gương phu nhơn của TT Marcos, cũng tìm cách di vận động để ra ưng cử kẽ vị ông Bokassa. Làm sao bà má cô Ba Xi có thể chu toàn nhiệm vụ đó được?

Riêng tại VN, nhà xuất bản An Tiêm đã phát hành cuốn Thiền Luận của thiền sư Daisetz Suzuki và Doãn quốc Sĩ cũng mới in xong cuốn Vào Thiền, một tập tràn tú về Thiền theo cách của con người hiện đại.



MUỐN MỞ  
**PHARMACIE**  
**NHANH NHẤT**?

Sản địa chỉ tốt — Khách hàng quen — nhà 4m x 30m, đủ tiện nghi, ở khu đông đúc, Xin điện thoại cho số 41.835 bất cứ giờ nào.

# Ta đồ bộ ta

(Giáp theo trang 39)

Chúng ta phải làm một cuộc đồ bộ để dập tan ngục tù vô đạo đức. Xã hội này càng ngày càng xa lìa trong tội lỗi. Nhiều kẻ buôn thâm bẩn thành, cướp của giết người giữa ban ngày, phong trào hiếp dâm tập thể trở thành một trò giải trí của thanh niên, và ngay cả những đồng! Đã có những thầy tu buôn lậu, thầy tu ăn cắp xe hơi, đã có những thầy chùa bỏ chùa đi cưa gái, giết gái, đã có những thầy chùa bán đất cờ nến viện lấy tiền thuê vì ia đê phè phalon, đã có những thầy chùa xuống đường đánh lén như du dãng. Những nhà tu khổ hành còn như vậy nói gì đến lớp thanh niên bị bỏ quên, bị dồn vào những ham muốn vật chất. Trong một xã hội mà sách báo khiêu dâm đã thay thế thánh kinh, hiện trưởng moi tiền học sinh, thuê du dãng đánh học sinh, chơi bài dã thay thế cho các môn chơi thể thao lành mạnh, khói thuốc lá thay thế cho không khí, thì quốc gia này còn tin tưởng vào ai để giao phó việc bảo vệ và xây dựng đất nước?

Chứng nào ngục tù này chưa bị phá đỗ, xã hội này còn những đỗ nát, thối rữa tinh thần mà tinh thần là một yếu tố quan trọng cho quốc gia này.

Chúng ta cần phải làm những cuộc đồ bộ khác nữa để đánh phá những ngục tù khác như thành kiến, ý lại, hủ lậu, vong bần, chủ bại v.v..

Chúng ta phải làm một cuộc đồ bộ toàn diện, đồ bộ từ cá nhân đến tập thể, để đánh lớn, đánh mạnh, đánh tới cùng nếu chúng ta còn muốn có chỗ đứng trên mảnh đất tự do còn lại này.

Vẫn đề chúng ta có đồ bộ BV hay không là một chuyện khác, là một chuyện có tính cách chiến lược chiến thuật!

Việc chúng ta phải làm bấy giờ, ngay hôm nay là phóng ra cuộc đồ bộ hàng hàng lớp lớp để đánh phá những ngục tù trên, để giải thoát chính chúng ta.

Hãy đứng tự mình cầm tay mình, chặt chân chặt tay mình.

Bao giờ các nhà lãnh đạo của Nam Việt Nam mới điều động quần chúng tham dự cuộc đồ bộ lịch sử này, và chính bùi qui vị đã đồ bộ qui vị chua?

## Sách Sáng Tạo

BA TÁC PHẨM MỘT NIỀM TIN

Đọc

TUYỂN TẬP VĂN CHƯƠNG NHI ĐỒNG của:  
DOAN QUOC SY :

- CA DAO NHI ĐỒNG
- NGỤ NGÔN
- THẦN THOẠI ÁN ĐỘ
- THẦN THOẠI VN VÀ TRUNG HÓA

để gìn giữ niềm tin tươi mát của tuổi ấu thơ  
Đọc :

SÀU MÂY truyện dài của Doãn Quốc Sỹ  
để tôi luyện một niềm tin sắt đá mà nhíp nhàng  
uyễn chuyền đủ bốn mùa luân lưu

Đọc :

VÀO THIỀN tập giao thoại tùy bút  
của Doãn Quốc Sỹ

để giữ cho niềm tin biến như ngọc thiêu trên  
núi mà màu văn nhuận, sen nở trong lò mà sắc  
thường tươi

### HỌC:

- Y Tá
- Tá viên điều dưỡng
- Cứu thương
- Cấp cứu phi hành

### DUNG :

- Thuốc trong gia đình
- Hành nghề trình dược viên
- Làm tài liệu Y học

### Tìm mua cho được

CẨM NANG Y HỌC

TOÀN KHOA

Bác sĩ NCUYỄN HOÀNG MAI  
Tổng phát hành Nam Cường  
185 Nguyễn thái Học — Saigon

đọc một lần, nhớ suốt đời  
cuốn truyện dí dỏm, vui tươi

## Săn chồng

của văn hào O.HENRY  
TRIẾT CHI dịch

## PHONG NGÚA

Ghé chốc, lở lói, gải tối đâu ăn lan tới đó  
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết  
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN  
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa — Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lãm — CHOLON — KNBYT số 3 — 9.5.63

# Cô bé A-na

Trình bày: TÂN - TRÍ

11 giờ đêm rồi mà BÉ ngủ không được



Chợt BÉ nhớ tới ANACINE



BÉ kêu mẹ cho uống



15 phút sau BÉ ngủ ngon lành



*Siro*

# ANACINE

trị: mất ngủ  
Em nhỏ khóc đêm  
phong ngứa, nổi mày đay

*Hẹn Suyên*