

ĐỜI

NGÔ Q. TƯƠNG
& LŨ VÂN

531
2+

ĐỜI
MÃI VĨ

ĐỜI

60

CHỦ ĐỀ : NGÔ QUANG TƯỜNG – LŨ VÂN

- LŨ VÂN, CÓ LÀ AI ? của đời
- ĐẦU LÀ SỰ THẬT TRONG VỤ LŨ VÂN – NGÔ QUANG TƯỜNG của đời
- TRẬN GIẶC HỎA MÙ VÀ MỘT HÀNH VI PHI PHÁP của đời
- PHẢI LÀM GÌ TRONG VỤ NGÔ QUANG TƯỜNG của đời

2

CHÁNH TRỊ

- CUỘC ĐỜI KỶ LẠ CỦA NỮ GIÁO CHỦ TRÚC LÂM NUƯƠNG của lão tôn
- CIA LÒ CHẾ TẠO VÀ LÀM THỊT TỔNG THỐNG của đời
- BẦN HAY SẠCH của tède
- XƯƠNG CA VÔ LOÀI của têđông giố.
- NHỮNG GIAI THOẠI VỀ VĂN NGHỆ SĨ TIỀN CHIẾN CỦA HÀ NỘI HÔM NAY của kimnhật

3

VĂN NGHỆ

- LUỐNG CẢI VÀNG truyện dài của cungtichbiền
- RUỒI XANH truyện dài của nguyễnthụy long

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GỒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI • SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

ĐỜI ● NĂM THỨ HAI ●	SỐ 60 ● TUẦN LỄ TỪ 26-11-1970 ĐẾN 3-12-1970	
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TỨ và nhóm Sóng	GIÁ 40đ Giao dịch quảng cáo Hồi ống Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

đầu tranh cho đổi

Phải làm gì trong vụ Ngô Quang Tường?

Vụ Ngô Quang Tường cho tới nay vẫn còn là một đám khói mù bao phủ ở phía sau. Lai lịch và hành tung của các nhân vật liên can đến vụ này như Lữ Văn, Tư Kai, Trần Văn Thuận... đã khiến nhiều giả thuyết được nêu ra.

Tuy nhiên, một số góc cạnh của vấn đề đã tạm thời được soi rõ và có thể đặt làm căn bản cho những lời kết luận tương đối xác đáng như sau :

— Thứ nhất : Vụ Ngô Quang Tường đã cho thấy một khuynh hướng lạm dụng quyền thế, kéo bè kết đảng, ngang nhiên vi phạm luật pháp quốc gia. Bằng chứng hiển nhiên của sự trạng này là việc đã có một áp lực nặng nề đối với Tổng Nha Quan Thuế buộc phải xếp vụ Lê Thị Lữ Văn nhập cảnh hàng cấm chỉ và buôn lậu ngoại tệ, dù đương sự bị bắt cùng với tang vật.

— Thứ hai : Việc ông Tổng trưởng Tư Pháp giao cho «điểm chỉ viên» Phó Chưởng Lý Trần Văn Thuận lãnh phần điều tra bị cáo Ngô Quang Tường là điều mà từ xưa tới nay chưa hề xảy ra. Thêm vào đó, ông Tổng trưởng Tư Pháp còn đích thân lên tiếng bảo chữa cho Lê Thị Lữ Văn, thời phông cái công làm thông ngôn của đương sự để bảo rằng đó là công lớn có thể nhìn vào để tha cho đương sự tội buôn bạc lậu.

— Thứ ba : Khởi từ 2 điểm nêu trên, người ta không thể không nghĩ rằng Ngô Quang Tường là một nạn nhân của óc bè đảng và tinh thần bất chấp luật pháp quốc gia. Cho tới nay, chưa ai có đủ dữ kiện chứng tỏ Ngô Quang Tường liên hệ với phe buôn lậu (kè cả Bộ Tư Pháp cũng vậy) thế nhưng Ngô Quang Tường vẫn phải chấp nhận nhiều biện pháp kỷ luật.

Chúng tôi không vội vã bênh vực cá nhân Thủ Phán Ngô Quang Tường, nhưng chúng tôi đòi hỏi rằng luật pháp phải được tôn trọng. Bộ Tư Pháp không thể giao vụ Ngô Quang Tường cho Trần Văn Thuận điều tra vì Trần Văn Thuận là người đã tố cáo Ngô Quang Tường. Bộ Tư Pháp cũng cần phải bỏ tị hiềm mà chuyên vấn đề sang Giám Sát Viện hay một cơ quan thẩm quyền nào khác. Mặt khác, người phạm pháp quả tang là Lê Thị Lữ Văn vẫn cần phải bị trừng trị theo đúng luật định, dù Lữ Văn là nhân viên của cơ quan nào, là người thân của bất kỳ ai.

Chỉ như thế, vụ Ngô Quang Tường mới không trở thành một dấu vết ô nhục của chế độ này và có như thế, một kết luận Ngô Quang Tường có tội trong trường hợp Ngô Quang Tường có tội thực, mới được coi là không bịa bối.

ĐỜI

Một cuộc gặp gỡ

Hồi 10g30 sáng thứ bảy 20-6-70, một thiếu phụ trẻ đi cùng một cô bạn gái tới Sở Kiểm Nã Quan Thuế Toàn Quốc để khai cung về vụ 5 và li bạc VN chuyển lậu từ Saigon sang Hương Cảng. Nhưng vì không hay biết rõ về nội vụ nên Sở Kiểm Nã đã yêu cầu thiếu phụ trả lại vào sáng thứ hai 22-6-70 lấy lý do là Sở cần phải có hồ sơ nghiên cứu trước khi chấp cung. Lập tức thiếu phụ cự nự không chịu, đòi phải chấp cung ngay để cô có thể trở về Hương Cảng gấp. Sở Kiểm Nã không biết phân xử thế nào đành phải điện thoại lên trưởng trình với Phó Tổng Giám đốc Quan Thuế Đặc trách Ngành Kiểm Nã. Sau khi nghe trưởng trình, Phó TGĐ Quan Thuế cho lệnh mời thiếu phụ lên gặp ông tại văn phòng. Phó TGĐ Quan Thuế đã nhắc lại yêu cầu của Sở Kiểm Nã và đề nghị thiếu phụ nên ưng thuận. Đáp lại, thiếu phụ cũng nhắc là cô rất cần trở về Hương Cảng nên xin được chấp cung ngay. Cuối cùng ông Phó TGĐ Quan Thuế nhượng bộ chỉ thị cho Sở Kiểm Nã cứ chấp cung mặc dù đã hết giờ làm việc. Trước khi rời văn phòng Phó TGĐ trở lại Sở Kiểm Nã để khai cung, thiếu phụ đưa cho vị Phó TGĐ một tấm danh thiếp, ghi rõ tên họ và địa chỉ tại Hương Cảng, đồng thời hứa sẽ dẫn vị Phó Tổng Giám đốc Quan Thuế đi dạo phố tại Hương Cảng, nên ông có dịp qua đó. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhân vật chính của vụ xì căng đan lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay : Ngô Quang Tường và Lê Thị Lữ Văn.

Tai nạn đầu tiên : Ông Chưởng lý kiêm điểm chỉ viên

Thủ Phán Ngô Quang Tường nguyên là phó Biện Lý Tòa So thẩm tại Sài Gòn. Ngày 19.4.69, Bộ Tư Pháp biệt phái ông Tường qua Bộ Tài Chính và ông được cử giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Đặc Trách Kiểm Nã tại Tổng Nha Quan Thuế. Ngày 25.4.69, ông Tường chính thức nhận việc tại nhiệm sở mới. Hai ngày sau, nhân viên Quan Thuế bắt giữ 10 kí lô vàng lậu tại phi trường Tân Sơn Nhất. Sang tháng 6 năm 1969, nhân viên Quan Thuế lại bắt giữ 52 kí lô vàng lậu và qua tháng

HỒ SƠ «NGÔ QUANG TƯỜNG – LŨ VÂN»



TRẬN GIẶC HỎA MÙ VÀ MỘT HÀNH VI PHI PHÁP

bắt giữ 350 kí lô thuốc phiện tại Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, từ tháng 5.69 đến tháng 6.70, nhân viên Quan Thuế còn bắt giữ chuyền ngân quan trọng khác trong số có vụ 4 và li bạc tại Tân Sơn Nhất, vụ 15 kiên bạc tại Bình Định và vụ Ismael.

Vụ Ismael xảy ra vào ngày 3.4.70 và là một động cơ dẫn đến xì căng

đan Ngô Quang Tường – Lữ Văn hiện nay. Theo các bên bán của Sở Kiểm Nã thì công ty TÙ DO THƯƯƠNG CỘC và SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AMEEN et Cie đã chuyên ngàn và oa trú ngoại tệ bất hợp pháp. Các công ty này có hai đại diện thư ký là J.M.A Ismael và L.M Basheer Ahmed, nhưng khi nhân viên Quan Thuế khám phá nội vụ thì Ấn kiều Ismael đang ở Án Độ và từ đó không trở qua Việt Nam nữa. Basheer là đại diện duy nhất của các công ty trên có luật sư Nguyễn Tấn Thành giúp bào chữa để từ chối không chịu điều đình để nộp phạt chiếu theo luật Quan Thuế và Hối Đoái. Vì vậy, nội vụ được chuyển sang Tòa Án và hiện vẫn chưa kết thúc.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO ĐỒI

Trong khi đó, theo một loạt bài điều tra đăng trên báo Thách Đổ thì Tổng Nha Quan Thuế có vẻ không tận tình trong vụ trừng trị các thủ phạm những vụ chuyền ngân, buôn lậu kể trên. Loạt bài của báo Thách Đổ xuất hiện sau khi xảy ra một vụ cãi cọ gay gắt qua máy điện thoại giữa ông Ngô Quang Tường và điểm chỉ viên Trần Văn Thuận tức là người chỉ dẫn bắt vụ Ismael. Các giới chức Quan Thuế cho biết vụ Ismael có thể đem về cho Nhà Nước tới 280 triệu đồng tiền phạt và điểm chỉ viên Trần Văn Thuận sẽ được hưởng 70 triệu tiền thưởng (25 phần trăm tổng số tiền phạt). Nhưng vì Basheer không chịu điều đình nộp phạt nên điểm chỉ viên Trần Văn Thuận mới chỉ được Sở Kiểm Nã Quan Thuế ứng trước có 1 triệu 3 trăm ngàn đồng (vào tháng 5 và tháng 6.70). Sự việc này khiến điểm chỉ viên Trần Văn Thuận bất mãn, gọi điện thoại cho ông Ngô Quang Tường, đe dọa sẽ đưa nội vụ lên mặt báo. Loạt bài của báo Thách Đổ xuất hiện sau khi có lời đe dọa trên và được Viện Chưởng Lý Saigon

lưu ý. Thời gian này, Phó Thủ trưởng Lý Trần văn Thuận (chính là điêm chỉ viên Trần văn Thuận) được tạm quyền Chánh Biên Lý đã phúc trình mặt lên Bộ Tư Pháp. Bản phúc trình mặt đề ngày 26 tháng 8 năm 1970, yêu cầu Bộ Tư pháp cho mở cuộc điều tra với lý luận : «những lời tố cáo trên báo Thách Đố không hẳn là vô căn cứ». Hai ngày sau, ngày 28-8-70, một nhân vật khác tên là Nguyễn văn Phẩm lại đệ đơn thưa đích danh Thẩm Phán Ngô quang Tường, Phó Tổng Giám đốc Quan thuế về tội có lem nhem trong vụ Ismael. Đơn thưa tố cáo rằng ông Tường trong khi đích thân chỉ huy nhân viên kiêm nã Quan Thuế khám xét trụ sở các công ty trên đã lật nhiều đồ la người và tỏ vẻ che chở cho chính phạm là J.M.A Ismael bằng cách chỉ quy trách nhiệm cho các phần tử không quan trọng là Basheer, Mohamed Ismael và Gani Ahamed.

Tai nạn thứ hai : người đẹp Lữ Văn

Nửa tháng trước khi có các vụ kiện cáo trên là vụ gặp gỡ lần thứ hai giữa Ngô Quang Tường và Lê Thị Lũ Văn.

Ngày 13.8.70, Lê Thị Lữ Văn từ Hương Cảng trở về Sài Gòn theo sự triệu tập của Dự Thẩm Phòng I, liên hệ tới vụ 5 va li bạc đã kề. Hồi 18 giờ 30, nhân viên Phân Sở Kiểm Nã Quan Thuế Tân Sơn Nhất tái khám hành trang du khách tìm thấy trong hành trang của Lê Thị Lữ Văn một số nữ trang, tài liệu liên hệ tới những vụ buôn bán lâu thuê trị giá trên 5 triệu đồng. Phân Sở chuyền tang vật về Sở Kiểm Nã và Sở này đã lập biên bản kháng

Lê Thị Lữ Văn về tội nhập cảng hàng cấm chỉ, chuyên ngân bất hợp pháp. Ngày 24.8.70, sau khi ký biên bản tại Sở Kiểm Nã xong, Lê Thị Lữ Văn tìm gặp Ngô Quang Tường để phản đối là có thái độ bất thiện với đương sự. Sau đó, một số báo tại Sài Gòn tung tin là Tổng Nha Quan Thuế đã về hùa với tham nhũng tìm cách làm khó dễ một nhân chứng của vụ chuyên ngân lâu vừa từ Hương Cảng trở về. Cùng với các nguồn tin trên, Tổng Nha Quan Thuế đã nhận được nhiều cú điện thoại can thiệp yêu cầu bỏ qua vụ nhập cảng hàng cấm chỉ của Lê thị Lữ Văn. Ngày 31.8.70, sau khi phúc trình vấn đề lên Bộ Tài Chánh, Tổng Nha Quan Thuế đã được Bộ này ra lệnh trả lại Lê Thị Lữ Văn các tang vật cùng tài liệu.

Hình phạt

Ngày 30-10-70, sự can thiệp m
Thẩm phán Ngô Quang Tường tron
gơi nơi Thủ Tướng Khiêm đ
ời. Nhưng sự can thiệp này l
gược hẳn với mong mỏi cù
ng Ngô Quang Tường : v
gày trên, Thủ Tướng Khiêm đ
ý văn thư số 1663 PTHT/PCQ/2
truyền giải chức Phó Tổng Giác
đốc Quan Thuế của Thẩm Phán Ng
ô Quang Tường và giao hoàn dươ
ng cho bộ Tư Pháp. Đồng th
ien Chưởng Lý SàiGòn cũng đ
ể thị mở cuộc điều tra về Th
ẩm Phán Ngô Quang Tường.

Sau khi nhận lãnh các biện pháp trên, Thẩm Phán Ngò Quang Tường đã viết một bản điều trần dài hơn trang đánh máy gửi lên Tòa án trưởng Tài Chánh minh xác về điểm do bà Lê Thị Lữ Văn tổ chức. Thẩm Phán Tường cho rằng việc ác nhân viên Quan Thuế tại phòng xét bắt Lê Thị Lữ Văn là một việc làm thông thường chứ không phải là một sự cố ý của bà.

Thẩm phán Tường đã gửi kết luận điều trần những tài liệu cho hính Phạm là Tr. Kim Đề tự Tư Kai. Ông Tòng Trường Tài Chánh Tòng Giám đốc Quan Thuế. Ngày sau ngày đó, Bộ Tư Pháp phổ biến một văn thư của Tòng Tường Tư Pháp giải thích về vụ Quang Tường với những lập luận có chứng tỏ Ngô Quang Tường là một người đồng lõa với bọn tên bắc lậu. Và tiếp liền hai ngày sau, ngày 13 và 14.11.70, Thẩm phán Ngô Quang Tường đã phải làm tới Viện Chưởng Lý để trả lời cho những câu hỏi « điều kiện sao áp các bất động sản của

Nhóm Hà thúc Nhơn càn...

Nhóm Hà thúc Nhợn cần sưu tầm những tài liệu về các ông Tư Lệnh Vùng, các ông Tỉnh Trưởng các Tỉnh, các Trưởng Ty Cảnh Sát, bạn đọc có những tài liệu xác thực xin liên lạc với Nhóm. Cam đoan không tiết lộ danh tính người cung cấp tài liệu.

Địa chỉ liên lạc: 143 Cống Quỳnh
Ban Vận Động Lập Nhóm HÀ THÚC NHƠN

Tường có ý che chở cho bạn bè
bắc lầu.

Ngày 1-10-70, Thẩm phán Ngô quang Tường xin nghỉ vào ngày 11-10-70 do dường bệnh trong bệnh viện Gia Định. Tuy nhiên, theo những người thân cận thì bệnh tình của Thẩm phán Ngô quang Tường không đến nỗi phải đi nằm bệnh viện. Cũng theo giới này, dường như ông Ngô quang Tường đã có một lần tim gặp lúm đóm cao Tri để nhờ can thiệp và Thủ tướng Khiêm về trường hợp tấn công tối tấp của mình.



TÌM ĐÂU NGƯỜI SẠCH

— Người sạch tìm đâu ông Kêuơi
Ai người trong sạch dặng tôi chơi?
Nhìn quanh thất vọng, toàn rơ ráy
Sâu bọ lung tung chán quá trời!

Tham nhũng năm nay rất « được mùa »
Mấy thằng đớp bần, đớp thi đua !
Ai thương dân, nước, ai người sạch
Đề tớ khom mình ngả nón « rúa » !

— Ô hay anh bạn quả ngù đần
Mù măt hay sao chăng thấy gần ?
Khắp lượt chính quyền ai cũng sặc
Bàn chăng rút cuộc mấy thằng dân.

Dân đen có bần mới đen cu
Chân đất quanh năm sống tối hù
Áo rách, quần nau bùn đất bám
Cả đời cơm hèm đớp trơn tru !

*Mai mốt không chừng khổ cũng bay
Quần đùi, xi líp hết đồ thay !
Gạo khan, « cạp » đất qua ngày tháng
Đã bàn hay chưa hả chú mày ?*

Còn nứa, Đô thành chen chúc nha
Ra, vào ô chuột, bần hồn trâu !
Bùn lầy nước đọng mùi hôi thối
Rác rến dùn ra chất ngập đầu.

*Trong lúc quan to nhà cửa rộng
Com lê, ca vát mặc thường xuyê
Tu bin máy lạnh lùa hơi nóng
Ăn uống tươi ngon loại đắt tiền.*

Sạch, bần phân chia rất rõ ràng
Muốn chơi tìm đến các quan sang !
Dân nghèo thiểu nước lâu không tắm
Bần đứt đuôi rồi đã quả tang,

TÚ KẾ

Nạn nhân của người đẹp ha
các tay trùm chợ đen?

Việc Thẩm phán Ngô Quang Tường bị bãi chức và bị điều tra trở thành một mối ưu tư của giới làm báo tại Sài Gòn. Nhiều tờ báo trước đây — tháng 8-70 — từng đăng tin chống lại Tổng Nha Quan Thuế trong vụ bắt Lê thị Lữ Vân buôn hàng lậu cũng lèn tiếng bênh vực Thẩm Phán Ngô quang Tường. Lướt qua những sự việc đã kể, các báo đều cho rằng thẩm phán Ngô quang Tường đăng là nạn nhân của nhiều ông lớn bè bối. Một số nhật báo đã đưa ra những tin tức cho hay rằng Lê thị Lữ Vân là người tình của ông Tổng trưởng Tư Pháp Lê văn Thu và ông này vì bênh người tình nên đã áp lực với Thủ tướng Khiêm trừng phạt thẩm phán Ngô quang Tường. Một khác một số nhật báo lại cho rằng thẩm

là Tổng trưởng Tư pháp Lê Văn Thu? Ngò quang Tường là nạn nhân của các nhóm buôn lậu được các quan lớn đỡ đầu?

Trước những sự kiện thâu thập được, người ta có thể nghĩ rằng giả thuyết đầu tiên khó lòng đứng vững. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không vội loại bỏ giả thuyết này.

Căn cứ trên những điều hiểu biết kẽ cho tới giờ này, chúng tôi thấy chỉ có thể kết luận rằng vụ Ngò Quang Tường - Lữ Văn hứa hẹn rất nhiều khía cạnh gai góc cho bất kỳ một ai muốn điều tra thấu đáo, tìm kiếm tội tận ngọn nguồn. Nhưng chúng tôi cũng có thể nói ngay rằng đã có nhiều triệu chứng cho thấy thẩm phán Ngò Quang Tường chỉ là một nạn nhân. Những triệu chứng này, bạn đọc sẽ tìm thấy sau khi duyệt lại một số sự kiện mà chúng tôi đã thâu gộp được liên hệ với vụ 5 va li bạc lậu bị bắt tại Hương Cảng.

Một chuyện « ngày xưa »

Vụ 5 va li bạc lậu bị bắt tại Hương Cảng xảy ra vào ngày 30.6.69. Theo vi bằng của Sở Quan Thuế Hương Cảng thì vào ngày nói trên, nhân viên Quan Thuế Hương Cảng khám phá được 5 va li bạc gồm toàn giấy 500 đồng Việt Nam chuyển từ Sài Gòn qua. Tổng số bạc được ước lượng lên tới cả tỉ. Ngoài ra, nhân viên Quan Thuế Hương Cảng còn tìm thấy rất nhiều Mỹ kim và chi phiếu bằng Mỹ kim. Số bạc lậu và Mỹ kim này do một người đàn bà Thụy Sĩ mang theo. Liền sau khi khám phá được, Sở Q. Thuế Hương Cảng đã mời ông Thành Quang Nghiên, Đại diện Tòa Tông Lãnh Sự VNCH tại Hương Cảng tới chứng kiến. Ông Thành Quang Nghiên với đánh giá điện về Sài Gòn xin chỉ thị của chính phủ. Bức điện này dành trực tiếp cho Bộ Ngoại Giao để thông báo về Bộ Tài Chính, Kinh Tế và Nội Vụ. Ngoài ra, Tòa Tông Lãnh Sự VNCH tại Hương Cảng còn chụp hình ảnh các va li tiền để làm phúc trình về chính phủ. Nhưng, thay vì ra chỉ thị cho Tòa Tông Lãnh Sự tại Hương Cảng hành động, chính phủ VNCH đã im lặng. Trong khi đó, một nhân vật quan trọng thuộc bộ Kinh Tế đã lên đường sang Hương Cảng để dàn xếp nội vụ. Cuối cùng

người ta được biết là Sở Quan Thuế Hương Cảng đã trao trả tất cả số bạc cho người đàn bà Thụy Sĩ để sau đó không biết số bạc được chuyển tới đâu.

Vụ buôn bạc trên không ai hay biết cho mãi tới cuối tháng 4 năm 1970, mới được Nghị Sĩ Phạm Nam Sách tiết lộ sau khi xảy ra việc nhân viên Quan Thuế khám phá tại phi trường Tân Sơn Nhất 4 va li bạc lậu gồm 50 triệu Việt Nam và hàng tì Mỹ kim. Vụ 4 va li bạc này do báo chí loan tin đã gây xúc động mạnh cho hầu hết mọi người, nhất là các nguồn tin đều có ý cho rằng có rất nhiều ông lớn liên hệ vào những chuyến buôn bạc. Vì thế, một Ủy ban điều tra



hỗn hợp đã được thành lập do Tổng Trưởng Tư Pháp làm chủ tịch và ủy ban điều tra này đã moi lại vụ 5 va li bạc sau khi có lời tố cáo của Nghị Sĩ Sách. Theo cuộc điều tra thì thủ phạm vụ chuyển 5 va li bạc sang Hương Cảng là Trần Kim Đề tự Tư Kai, người Việt gốc Hoa, nguyên quản lý hãng Bột Ngot Vị Hương Tố và là quản lý Câu Lạc Bộ không quân Huỳnh Hữu Bạc trong thời gian xảy ra vụ chuyển ngân lậu. Lê Thị Lữ Văn là phụ tá Trưởng Trại Hàng Không Việt Nam tại Hương Cảng chỉ là thông ngôn cho nhân viên quan thuế Hương Cảng khi khám ra vụ 5 va li bạc kẽm trên.

Vài dự đoán về xuất xứ của người đẹp Lữ Văn

Theo một số tài liệu chúng tôi được biết Lê Thị Lữ Văn quả là một tên cướp lẩn lẩn. Bởi trước ngày Ngò quang Tường nếu cần giải quyết bằng 1 viên đạn sẽ êm thâm hơn là bằng cách bắt chước với đầy đủ những súng hỏa lực gây ra 1 vụ xả đạn. Những người sau này cho rằng có thể cơ quan của Lê Thị Lữ Văn và nhóm người buôn 5 va li bạc không có liên hệ. Sự quen biết giữa Tư Kai và Lê Thị Lữ Văn cũng được coi là một chuyện thông thường giữa 1 nhân viên Hàng Không và 1 nhân viên quan trọng thuộc bộ Kinh Tế đã lên đường sang Hương Cảng để dàn xếp nội vụ. Cuối cùng

thường vi xảy ra tại một vùng lập là Hương Cảng, nhưng lại một ý nghĩa đặc biệt vì trong tố cáo những kẻ buôn bạc lậu.

Nghị Sĩ Phan Nam Sách đã rằng: « Theo các nguồn tin chẩn thì số tiền trong 5 va li bị chuyển sang Hương Cảng đã được bán ra cho các tổ chức Cộng sản Việt Nam đưa vào Nam cho Việt Cộng xài thảm trong các mục tiêu chiến lược, khủng bố, mở rộng chiến tranh ».

Ngoài ra, chiếu theo tài liệu bắc chí hiện nay thì Lê Thị Lữ Văn tuy bề ngoài là một nhân viên của Hàng Không Việt Nam, nhưng bên trong có thể là một nhân viên mật mã trong số các cơ quan tình báo như Trung Ương Tình Báo Mỹ (CIA), Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo Việt Nam và Cơ Quan An Ninh của Tổng Thống Phủ. Những tài liệu báo chí trên có thể không chính xác, nhưng người ta được biết rằng tại một cơ sở của CIA tại Việt Nam, hình Lê Thị Lữ Văn đã được dân gian hình của Trần Kim Đề tự Tư Kai, Nhìn thế, điều chắc chắn nhất mà người ta có thể kết luận trong lúc này là Lê Thị Lữ Văn cũng như Tư Kai không phải là những người chỉ mực việc trên cho riêng cá nhân mình.

Nhưng, nếu họ là nhân viên của một tổ chức nào đó thì sự dùng họ để triệt hạ thẩm phán Ngò Quang Tường có ý nghĩa gì? Phải chăng Ngò Quang Tường đúng là một tên thủ nguy hiểm của các tổ chức trên và các tổ chức này đã không có cách nào để triệt hạ nên phải là bài Lê Thị Lữ Văn?

Vai trò của Lữ Văn?

Theo một số người thì nếu việc được xét như trên có thể sẽ nhiều lầm lẫn. Bởi trước ngày Ngò quang Tường nếu cần giải quyết bằng 1 viên đạn sẽ êm thâm hơn là bằng cách bắt chước với đầy đủ những súng hỏa lực gây ra 1 vụ xả đạn. Những người sau này cho rằng có thể cơ quan của Lê Thị Lữ Văn và nhóm người buôn 5 va li bạc không có liên hệ. Sự quen biết giữa Tư Kai và Lê Thị Lữ Văn cũng được coi là một chuyện thông thường giữa 1 nhân viên Hàng Không và 1 nhân viên quan trọng thuộc bộ Kinh Tế đã lên đường sang Hương Cảng để dàn xếp nội vụ. Cuối cùng

có nghĩa là đồng bọn. Một năm trước đây, Lê Thị Lữ Văn chen vào vụ buôn bạc của Tư Kai có thể là 1 chuyện vô tình, vì do nhân viên Quan Thuế Hương Cảng nhờ làm thông ngôn. Sự vô tình này bấy giờ mới được cơ quan Lê Thị Lữ Văn khai thác vào việc tấn công nhóm người đầu não chỉ huy Tư Kai trong việc buôn bán để thực hiện một mưu toan nào đó. Giả dụ rằng cơ quan của Lê Thị Lữ Văn là CIA thì mưu toan trên chính là muốn phanh phui để triệt hạ uy tín chính quyền miền Nam xuyên qua hành động của một số các viên chức lớn có dính líu đến vụ Tư Kai. Khác nữa, nếu cơ quan của Lê Thị Lữ Văn không phải là CIA mà là một trong số các cơ quan đã kể trên thì mưu toan nhằm tới sẽ là sự triệt hạ lẫn nhau giữa phe này phái nọ. Lê Thị Lữ Văn trong ván bài này đã có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là bắt cho được ông Tổng Trưởng hảo ngọt để giật dây và thứ hai là cố tình buôn lậu hờ hững để thẩm phán Ngò Quang Tường bắt được. Thế rồi, người hảo ngọt sẽ được giật dây để hạ người tận tụy với chức vụ trong khi tổ chức tung tiền ra thuê bảo chi loan những tin tức có thể làm cho dư luận chú ý. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một giả thuyết mà chúng ta chưa có tài liệu chắc chắn

để quyết đoán là đúng hay sai. Tạm thời, người ta có thể hiểu rằng vụ buôn bạc của Tư Kai có thể là 1 chuyện vô tình, vì do nhân viên Quan Thuế Hương Cảng nhờ làm thông ngôn. Sự vô tình này bấy giờ mới được tạo ra cho một mục tiêu chính trị. Đừng nên quên rằng 70 tờ báo tại Mỹ hiện đang chuẩn bị nhảy vào vụ này.

Một hành động phi pháp

Nhuết thấy đều biết, ngoài vụ Lê Thị Lữ Văn tố cáo, thẩm phán Ngò Quang Tường còn bị Nguyễn Văn Phẩm và Trần Văn Thuận tố cáo. Trường hợp Nguyễn v. Phẩm và Trần Văn Thuận tố cáo Ngò Quang Tường, theo những người thân cận nhà Quan Thuế, chỉ do bất mãn cá nhân, Trần Văn Thuận vì muốn được ứng trước 5 triệu đồng tiền thưởng cho điều chỉ viên nhưng không thỏa mãn nên hạ Ngò Quang Tường. Chúng tôi có thể yên lặng chờ Tòa Án xét xử vụ này, nếu sự việc không trở trêu ở điều điều chỉ viên Trần v. Thuận lại là phó Chưởng Lý và là người được ủy điều tra vụ Ngò q. Tường.

Chỉ với những sự kiện đó, người ta đã có thể nhìn thấy rõ dụng ý của ông Tổng trưởng Tư Pháp Lê Văn Thu đối với Ngò Quang Tường. Hơn ai hết, ông Lê Văn Thu đã hiểu rằng Trần v. Thuận là người làm phúc trình mặt về Ngò Quang Tường. Cũng hơn ai hết, ông Lê v. Thu đã hiểu rằng ông Trần Văn Thuận do Nguyễn Văn Phẩm làm đại diện đã đệ đơn thưa đích danh Ngò Quang Tường. Như vậy, Trần Văn Thuận là một cá nhân đang tranh chấp với Ngò Quang Tường. Vậy mà ông Lê Văn Thu lại trao cho chính Trần Văn Thuận quyền điều tra chính những điều mà Trần Văn Thuận đã tố cáo thì làm sao mà thẩm phán Ngò q. Tường có thể biện minh nổi sự thực?

Hãy giả dụ rằng thẩm phán Ngò Quang Tường có lỗi đúng như những lời tố cáo, nhưng ít nhất cũng phải để cho dư luận thấy rằng vị Tổng Trưởng Tư Pháp là một người tôn trọng luật pháp. Nếu không, câu chuyện cho nguyên cáo xử bị can dù bị can có tội thực cũng chỉ làm nhục cho công lý của xử sở này. Khi tiếp xúc với thẩm phán Ngò Quang Tường, nhiều phóng viên đều đồng ý với nhau về một nhận định là không thể không thấy mỉa mai khi một vị thẩm phán không dám tin ở những quyết định của Tòa mà cứ khẳng khái nhờ báo chí làm cách nào để Viện Giám Sát dành được quyền điều tra nội vụ. Chắc chắn không phải thẩm phán Ngò Quang Tường không tin ở công lý, nhưng ông đã bị buộc phải nghỉ ngờ cho cái hành động của ông Tổng Trưởng Tư Pháp Lê Văn Thu.

Gác ngoài tất cả những liên hệ bi ân về phía sau của trận giặc buôn lậu, vụ Ngò Quang Tường nêu chỉ nhìn gọn ở khía cạnh này là một sự hèn lụy trắng trợn lèo công lý để đòn áp một cá nhân.

Cá nhân ông Lê Văn Thu có thể thấy bà Lê Thị Lữ Văn lớn hơn cả đất nước này nhưng ông Tổng Trưởng Tư Pháp Lê Văn Thu cần phải hiểu rằng ông là người đứng đầu ngành Tư Pháp của một quốc gia mà câu nói cửa miệng của các giới lãnh đạo là lời kêu gọi « Thượng Tôn Luật Pháp ».

NHÓM PHÓNG VIỆN BÁO ĐỒI

THANH NIÊN PHỤNG SỰ XÃ HỘI

Lời kêu gọi cứu trợ nạn lũ miền Trung

Hiện nay Tùy chung chúng tôi đang có 3 đoàn cứu trợ hoạt động tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, và Quảng Ngãi ngay từ sau khi xảy ra thiên tai.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng bào, các đoàn thể và báo giới muôn cứu trợ mà không có điều kiện đến những vùng bị nạn xin liên lạc hoặc chuyển phẩm vật đến chúng tôi (địa chỉ 63 NGUYỄN THIỆN THUẬT - SAIGON)

Chúng tôi cam đoan chắc rằng tấm lòng và phẩm vật của quý vị sẽ được chuyển tới tận tay đồng bào như ý của quý vị mong muốn. Xin đặt trọn niềm tin nơi quý vị.

SAIGON, ngày 17 tháng 11 năm 1970
UBCTBL/TNPSXH

Đâu là sự thực trong vụ Ngô Quang Tường — Lê Văn?



VÀI TIẾNG NÓI TỪ TRONG CUỘC

► NHÓM PHÓNG VIÊN ĐỜI

LTS.— Tiếp tục theo dõi vụ Ngô Quang Tường—Lê Văn, chúng tôi đã thu thập được, ngoài các giả thuyết và tài liệu của các giới am hiểu sự việc, một số tài liệu phản ánh tiếng nói của những người trong cuộc. Trích dẫn một phần những tài liệu này và phỏng vấn lại văn thư giải thích của ông Tổng trưởng Tư Pháp, chúng tôi mong sẽ giúp bạn đọc có thêm dữ kiện để xét đoán nội vụ theo chiều hướng suy luận hoàn toàn khách quan của những người ngoại cuộc.

VỤ ÁN KIỀU ISMAEL THEO BIÊN BẢN SỐ 332

Hôm nay, ngày 30-6-1970 hồi 9 giờ sáng, chúng tôi có tiếp tại văn phòng Bài Gian Sở Kiểm Nã, ông L.M. BASHEER-AHMED, cùng đi với Luật Sư Nguyễn Văn Thành.

Sau khi trình cho Luật Sư xem văn mảnh I và các nhận xét ghi ở các phần A, B, C, D, E, F, G của văn mảnh II, chúng tôi đã chất vấn ông BASHEER sau khi đã hội ý với Luật Sư!

ra ông BASHEER cũng xác nhận rằng: J.M.A Mohamed Ismael không phải là Mohamed Ismael, hiện là Giám đốc của Tự Do Thương Cuộc.

b) Về những sự kiện chứng minh bởi những tài liệu bằng chữ Anh Độ Tamoul, ông L.M. BASHEER ghi nhận và cho biết có nhiều điểm lược dịch không xác thật, ông dành quyền phiền dịch lại bởi một thông ngôn hữu thê của tòa án.

Chiều điều 1, Sắc lệnh ngày 2-12-31, các điều 364, 381, 442, 417 và kế tiếp của bộ luật Quan thuế, Điều 2, 6, 11, 21, 22, 26, 27, 43, 44, 45, 46 của sắc luật 017/SLU ngày 3-9-1966 qui định chế độ Hối hoài Việt Nam chúng tôi tuyên bố lập Biên bản kháng L.M. BASHEER AHMED về tội mua bán, tồn trữ bất hợp pháp ngoại tệ và dụng cụ chi phò, chuyền ngán, thủ tục bất hợp ngoại tệ, chứng khoán ghi bằng ngoại tệ, ở ngoại quốc để thu lợi.

(Văn Mạch 2 – trang 17 ngày 30 tháng 6-1970)

TRẦN TÌNH CỦA NGÔ QUANG TƯỜNG VỀ VỤ LÀM KHÓ DỄ LÊ THỊ LŨ VÂN

Vụ 5 vali bạc xuất cảng gian lậu sang Hongkong bị Quan Thuế Hongkong phát giác ngày 30-6-1969. Tổng Nha Quan Thuế nói chung và Sở Kiểm Nã Quan Thuế toàn quốc nói riêng hoàn toàn không hay biết chi về việc này cho đến khi Quan thuế phi cảng Tân Sơn Nhứt khám phá ra vụ 4 vali bạc ngày 11-4-1970 mà dư luận các giới trong dân chúng cũng như báo chí đã nghiêm khắc lên án có tác dụng làm lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam.

Ủy ban điều tra hỗn hợp được thành lập do nghị định của Thủ Tướng Chính Phủ, sở Cảnh sát Tư Pháp thuộc Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia được ủy nhiệm điều tra vụ 4 vali bạc phát giác tại Tân Sơn Nhứt ngày 11-4-1970 và từ đó mới đến vụ 5 vali bạc tại phi cảng Hồng Kong ngày 30-6-1969.

1) Lần tiếp xúc đầu tiên với cô Lê Thị Lũ Văn

Vào khoảng trung tuần tháng 6-1970, trong lúc sở Cảnh sát Tư Pháp đang điều tra thi ông Định Thành Châu, Phó Tổng Giám đốc Đặc trách Tư Pháp tại Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia có điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi ra lệnh sở Kiểm Nã Quan Thuế lấy khẩu cung cô Lê Thị Lũ Văn, một nhân chứng quan trọng trong vụ 5 vali bạc. Nhờ sự lược thuật của ông Định Thành Châu nên tôi mới được biết đến vụ 5 vali bạc và những người liên can đến nội vụ là cô Garner, Trần Quân Du và Trần Kim Đề tự Tư Kai.

Sáng thứ bảy 20-6-70, hồi 10g30, cô Lê Thị Lũ Văn đã đến sở Kiểm Nã Toàn Quốc Quan Thuế với một người đàn bà cõi tuổi cô.

Sở Kiểm Nã điện thoại cho tôi biết vì lẽ không có hồ sơ nên không biết phải lấy cung cô Lê Thị Lũ Văn cách nào. Tôi đã yêu cầu sở Kiểm Nã đưa cô Lê Thị Lũ Văn sang phòng tôi.

Sau đó độ 5 phút, người thư ký của tôi đã đưa cô Lê Thị Lũ Văn và người bạn gái của cô vô phòng làm việc của tôi.

Cô Lê Thị Lũ Văn đã tóm thuật về vụ 5 vali bạc bị phát giác tại Phi cảng Hong Kong ngày 30-6-69 như thế nào và vai trò của cô trong lúc Quan Thuế Hong Kong khám phá vụ này. Cô cũng cho tôi biết là cô cần phải về gấp Hongkong và yêu cầu tôi chỉ thị Sở Kiểm Nã Quan Thuế lấy cung gấp, mặc dù lúc ấy đã gần hết giờ làm việc. Tôi đã chỉ thị Sở Kiểm Nã làm ngay việc này và cho người thư ký của tôi hướng dẫn cô Lê Thị Lũ Văn cùng người bạn của cô trở qua Sở Kiểm Nã.

Về việc làm này tôi quan niệm rằng trong chức vụ Phó Tổng Giám đốc, tôi không có nhiệm vụ điều tra và lấy cung bất cứ đương sự nào. Nhiệm vụ đó phải là của Sở Kiểm Nã, cơ quan khai thác, hành động và kiểm chứng. Cô Lê Thị Lũ Văn đã vui vẻ cáo buộc tôi và trong lời xá giao sau rốt, có mời tôi khi đến Hong Kong nhờ ghé lại nhà cô chơi và có đưa tôi một danh thiếp của cô với địa chỉ ở Hong Kong mà tôi xin định kèm theo đây.

Trở lại Sở Kiểm Nã thì cô Lê Thị Lũ Văn chỉ viết vắn vẹn một tờ khai như sau rồi cô cùng người bạn gái ra về:

« Saigon ngày 20-6-1970.

«Tôi tên Lê Thị Lũ Văn, sinh ngày 7-11-1945. Phụ tá trưởng Trạm Hàng Không Việt Nam tại Hong Kong xin xác nhận những điều tôi đã khai và được ghi trong vi bằng ngày 19-6-1970 lúc 10 giờ sáng của Cảnh Sát Tư Pháp Tổng Hành Cánh Sát Quốc Gia Saigon. Tôi không có điều chi phải nói thêm. Ký tên Lê Thị Lũ Văn ».

Tờ khai này được dính nguyên vào biên bản số 832-KN/BG mà Sở Kiểm Nã đã lập để kháng Trần Quân Du, Trần Kim Đề tự Tư Kai về vụ xuất cảng gian lậu 5 vali bạc Việt Nam đi Hongkong. Trên đây là tất cả sự thật về cuộc điều kiện xá giao và ngôn ngữ giữa tôi và cô Lê Thị Lũ Văn ngày 20-6-1970, trong ấy tôi đã nghe cô thuật chuyện hơn là tôi hỏi cô về bất cứ vấn đề gì.

2) Lần tiếp xúc sau cùng với cô Lê Thị Lũ Văn!

Ngày 13-8-1970, hồi 18 giờ, trong cuộc khám xét thường lệ các hành khách đáp phi cơ từ Hongkong qua Saigon, nhân viên Quan Thuế Phân Sở Kiểm Nã Tân Sơn Nhứt có tìm gặp trong hành trang của cô Lê Thị Lũ Văn một số tài liệu và nữ trang có tính cách thương mại.

Vì số lượng tài liệu bắt gặp khá quan trọng nên Phân Sở Kiểm Nã Toàn Quốc là cấp chỉ huy trực tiếp đã khai thác với phương tiện và nhân lực dày đủ hơn. Qua các tài liệu sai áp, cô Lê Thị Lũ Văn, khi ở Hongkong có mua hàng vải, vàng, đồng hồ đeo tay v.v... và gửi về Saigon để bán – Người mua ở Saigon đã thanh toán tiền cho cô Lê Thị Lũ Văn bằng Mỹ Kim, bằng cách hoặc gửi thẳng qua Hongkong hoặc đưa trả tận tay cô Lê Thị Lũ Văn khi cô về Saigon.

Chi tiết nội vụ được trần thuật rõ ràng trong biên bản số 1095-KN lập ngày 24-8-70 bởi sở Kiểm Nã Toàn Quốc để kháng cô Lê Thị Lũ Văn và nhiều người liên hệ, trị giá tang vật là : 5.073.049đVN.

Sau khi sở Kiểm Nã đã lập xong biên bản trên đây, cô Lê thị Lữ Văn có đến gặp tôi tại văn phòng tôi. Cô đã nói cho tôi nghe tất cả sự bất bình của cô đối với Quan Thuế về việc xét bắt cô từ Hồng kong đến Saigon là do sự triết tập của Phòng Dự Thẩm 1 Saigon để cung khai về việc 5 vali VN chuyen lậu qua Hongkong và bị khám phá tại Hongkong ngày 30-6-69. Vụ việc xét bắt này phải chăng là một biện pháp bắt thân thiện đối với cô. Tôi đã cố gắng giải thích cho cô Lê thị Lữ Văn biết rằng, Phân sở Kiểm Nã Tân Sơn Nhất khi khám xét cô, họ chỉ làm phận sự thường xuyên của họ — Và vì lẽ đã quen biết trước đây, tôi có hứa cố gắng thu xếp nội vụ trong chiều hướng êm đệm nhất cho cô.

Sau đó một số nhật báo với luận điệu sai sự thật đã gán cho Cơ quan Quan Thuế nói chung và Khối Kiểm Nã nói riêng, đã dụng ý không chính đáng, làm khó dễ cô Lê thị Lữ Văn vì cô này là nhân chứng quan trọng trong vụ 5 vali bạc. Đồng thời, nhiều áp lực bằng điện thoại đã tới tấp đến ông Tổng Giám đốc Quan Thuế và chính tôi, người điều khiển Khối Kiểm Nã Quan Thuế, yêu cầu xếp nội vụ đối với cô Lê thị Lữ Văn.

Sau khi thẩm thi Ông Tổng Trưởng Tài Chánh vì đây là một vụ thuộc thẩm quyền điều giải của Bộ, Tổng Nha Quan Thuế đã phúc trình và nghiêm chỉnh thi hành giải pháp dung hòa sau đây:

— Trả thông hành để đương sự có thể đi lại dễ dàng, đừng cuộc điều tra tư pháp không bị cản trở.

PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lơi, gài túi dêu ăn lan túi đó
Không phải thoa phết sơn sài ngoài da mà hết
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN GẦN 40 NAM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phú Lâm—CHOLON — KNBYT số 3 — 9.5.63

- Hoàn trả lại nữ trang để tái xuất về Hongkong
- Trả lại tài liệu không có nội dung vi luật

Ngày 31-8-70 cô Lê thị Lữ Văn đã nhận lãnh lại sở Kiểm Nã toàn quốc : Thông hành, nữ trang tái liệu.

Vụ xét bắt cô Lê thị Lữ Văn trên đây hoàn toàn do phân sở Kiểm Nã tại Phi Cảng Tân Sơn Nhất thực hiện trong khi điều hành thường xuyên công vụ tại Phi Cảng. Đơn vị Kiểm Nã này được đặt tại Phi cảng để làm vòng rào thứ hai trong việc tái khám hàng hóa và hành trang từ trong phi cảng ra. Tỷ lệ tái khám thông thường là 100% và sự trùng hợp ngẫu nhiên đã dẫn đến việc tái khám hành trang của cô Lê thị Lữ Văn, và bắt gặp nhiều hàng hóa và tài liệu vi luật quan trọng. Khi có vi luật, tất nhiên đơn vị Kiểm Nã phải kiểm chứng bằng biên bản, trình lên Thượng cấp có thẩm quyền tùy theo sự quan trọng của mỗi vụ.

Trong việc chuyền giao hồ sơ đến thượng cấp có thẩm quyền, hồ sơ nội vụ chỉ qua tay tôi một giai đoạn, trong ấy tôi có dịp tiếp lại lần thứ hai một cô Lê thị Lữ Văn bất mãn, cay cú chờ không vui về lịch sự như lần trước.

(Văn thư ngày 6-11-70 gửi cho T.T.T.C.)

TRẦN TÌNH CỦA NGÔ QUANG TƯỜNG VỀ VỤ CHE CHỞ TRẦN KIM ĐỀ

Ngày 9.7.1970, sở Kiểm Nã toàn quốc được Tổng Nha Quan thuế chuyển đến để tri hành dưới chuyến xe số : 237/87/QT/GT/m ngày 9/7/70. Phiếu gửi số 201-BTP/BL/M ngày 2.7.70 của ông Biên lý tòa Sở thám Saigon và bản sao vi bằng số 1603 ngày 2.7.1970 của sở Cảnh sát Tư pháp Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia còn điều tra. Vào đầu chánh quyền đã dùng mọi phương tiện sẵn có như Radio, TV, thường đăng hình hứa thưởng người chỉ chở Trần Kim Đề tự Tư Kai trốn, vẫn không tìm được tung tích của bị can tại đảo này.

điểm về việc nhận định đồng số tiền sai áp mà chúng tôi đã có được tiêu chuẩn cụ thể để minh định một cách chắc chắn.

Ngày 17.7.1970, dưới số 1862/KN/TT, Tổng Nha Quan Thuế đã gửi đơn khởi tố Trần Kim Đề tự Tư Kai và Trần quân Du được Biên Lý Cuộc Tòa Sở thám Saigon hỏi về hành vi vi luật đối với các luật số 017/SBV ngày 3-9-1966 quy định chế độ hối đoái Việt Nam và các điều I xác lệnh ngày 2-12-31 các điều 374, 14, 381, 442, 446, 417 và kế tiếp của bộ luật Quan Thuế.

Trong đơn khởi tố, Tổng Nha Quan Thuế cũng xin truy tố các ca phạm, đồng phạm, tòng phạm hay những người liên hệ với sự phạm pháp mà cuộc thẩm vấn của Tòa án sẽ ruy xét ra

Đồng thời sở Kiểm Nã và Tổng Nha Quan Thuế cũng đã hoàn tất thủ tục tiền chủ để sai áp bảo tồn bất động sản của Trần Kim Đề tự Tư Kai hầu giúp việc trưng thu các khoản ngân hàng cho công quỹ được dễ dàng sau này khi có án tòa.

Đến nay nhìn lại nội vụ và tự vấn lương tâm một cách thành khẩn và xây dựng tôi không thấy tôi có thể có hành động gì giúp đỡ hoặc che chở tên Trần Kim Đề tự Tư Kai trong vụ này vì :

1) Trần Kim Đề tự Tư Kai đã tại đảo khi Cảnh sát Tư pháp Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia còn điều tra. Vào đầu chánh quyền đã dùng mọi phương tiện sẵn có như Radio, TV, thường đăng hình hứa thưởng người chỉ chở Trần Kim Đề tự Tư Kai trốn, vẫn không tìm được tung tích của bị can tại đảo này.

2) Khi vi bằng số 1603 ngày 2.7.1970 của Cảnh Sát Tư Pháp đến Tổng Nha Quan Thuế thì Biên Lý cuộc đã : Truy tố bị can Trần Kim Đề tự Tư Kai về tội « Lũng đoạn nền kinh tế Quốc gia » rồi và đây là một trong tội của hình luật mà án phạt là mức tử hình và tịch biên gia sản.

(Văn thư ngày 6.11.70 gửi cho T.T.T.C.)

VĂN THƯ CỦA TTTP LÊ VĂN THU

Ngày 12 tháng 11 năm 1970

Vừa rồi nhiều tờ báo tại thủ đô đã rộn ràng lại một tin ngũ ý rằng ông Ngô Quang Tường Phụ tá TGĐ Quan Thuế Đặc trách Kiểm Nã, đã bị giải nhiệm vì 2 lý :

1) Ông Ngô Quang Tường là người đã bắt quả tang cô L.T.L.V bạn gái của một ông lớn về tội buôn bán ngoại tệ nữ trang và cầm thạch.

2) Ông Ngô Quang Tường đã bắt bốn valises bạc lậu tại TSN.

Tin trên đây có nhiều điều không đúng, làm lộ những sự kiện khác nhau làm cho độc giả có thể hiểu lầm về hai Bộ Tư Pháp và Tài Chánh.

Sự thật đã xảy ra như sau đây :

1) Ông Ngô Quang Tường (tên cũ Ngô Văn Xển, mà ai cũng biết khi còn làm lục sự tại Sóc Trăng và Pleiku) làm phó Biên lý Tòa Sở thám Saigon được Bộ Tư Pháp ngày 19-4-69 biệt phái qua bộ Tài Chánh, để làm phụ tá Kiểm Nã tại Nha Quan Thuế,

2) Trong thời kỳ ông Ngô Văn Xển làm Trưởng đặc trách kiêm nã nhiều chuyện buồn lậu tiền tệ đã xảy ra mà trên một lần báo chí đã đề cập đến, khiến cho dư luận nghi ngờ đến nhân viên Quan thuế và vài chức trác khán khác. Đề mọi việc được phân minh, Thủ tướng chính phủ cho hành lập một UB Điều tra Hỗn hợp do ông Tổng Trưởng Tư Pháp làm Chủ tịch, gồm có các vị TT Kinh tế, TT Tài chính, ông Thủ trưởng nội vụ, qui ông Tổng Giám đốc Cảnh sát, Giám đốc Nha Quân pháp và ông Đại tá Cục trưởng ANQĐ.

Sau đây là những vụ mà ủy ban điều tra đã và đang điều tra.

I) Vụ 4 valises bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhứt

Ngày 11-4-70 do sự tàn trợ của Thiếu tá DCB và sự đồng lõa của một nhơn viên quan thuế có nhiệm vụ khẩn hành lý tại phi cảng, bốn valises đựng lõi 50 triệu bạc VN, 190 ngàn triệu Mỹ kim bằng chí phiếu và tiền mặt, được đưa ra sân bay mà đem lên chuyến bay Air VN sắp cất cánh qua Hong Kong. Nhưng một toán đặc biệt quan thuế khác được mật tin, liền bắt chặn lại, lập biên bản.

Ủy ban điều tra hỗn hợp làm xong thủ tục, "biện lý" cuộc tại Saigon truy tố 10 can phạm về tội lũng đoạn nền kinh tế tài chính quốc gia, và đã đưa tất cả qua phòng Dự thám từ tháng 5 năm 1970, để hoàn thành thẩm vấn đưa ra tòa (vụ số 9989, BL 9 DT I).

II) Vụ ném Valises bạc bắt tại Hong Kong

Ngày 30-6-69 quan thuế Hongkong xét gặp trong hành lý của 1 người dân ba Thụy Sĩ tên A.G. 5 valises lớn đầy giấy bạc 500đ VN Quan thuế Hongkong vì không hiểu tiếng Pháp có cày cò LTLV giúp việc công ty Air VN tại Hongkong, đến để dịch lời khai của cô A.G. nhưng rất cuộc thăi đi, vi lẽ sự nhập cảnh bạc VN vào Hongkong không phải là tội phạm đối với luật lệ xử ấy.

Nhà chức trách VN tại Hongkong và Saigon mở cuộc điều tra, và nhờ lời khai thành thật của cô L.T. L.V với cô A.G. biết được năm và li bạc VN ấy là của tên Trần Kim Đề tự Tư Kai, Giám đốc Câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc tại phi trường TSN đem đến phi

► Tia sáng trong buổi bình minh

Ánh nắng giữa buổi chiều vàng đều là nguồn thợ mộng của tuổi thơ

CÁNH BUỐM

truyện dài TỬ KẾ TƯỜNG
đã mô tả những thơ ngây và độc đáo của
tuổi trẻ

SÔNG HỒNG xuất bản
Đã phát hành khắp nơi trên toàn quốc

trưởng Saigon, đưa vào sân bay nhờ sự đỗ dãi của nhân viên Quan thuế Saigon, đó là 1 tờ chức quốc tế buôn lậu lớn lao có những chi nhánh tại Zurich, Beyrouth, Hongkong và Singapore.

Theo lệnh của UB Hỗn hợp, cô L.T.L.V đã được mời từ Hongkong về Saigon để lấy lời khai tại Cảnh sát và Nha Quan thuế đang lập hồ sơ truy tố Trần kim Đệ tức Tư Khai với đồng bọn. Nhưng tại sở Kiểm Nã, ngày 20-6-70, nhân viên Quan thuế có phàn sự lấy lời khai lập biên bản, thứ nhứt là ông Ngô quang Tường lại tố dấu binh vực Trần kim Đệ (còn đang trốn tránh) và có ý trách cô L.T.L.V tại sao lại đi làm chứng những vụ buôn lậu tiền Việt Nam. Liêng sau khi bị khống chế tinh thần tại Sở Kiểm Nã, Cô L.T.L.V ngày 23-6-70 có khai rõ tự sự cho nhà chức trách hay biết và việc ấy cũng đã được phúc trình lên cho Thủ Tướng trong văn thư ngày 4-7-70.

Vụ 5 valises bạc đã được Biện lý cuộc Saigon hoàn tất hồ sơ đưa qua Dự thẩm ngày 7-7-70 để thẩm vấn và đưa ra Tòa.

Ngày 13-8-70 theo trát đòi Dự thẩm Saigon cô L.T.L.V đáp máy bay từ Hongkong về lần thứ nhì để lấy lời khai.

Khi đến Phi cảng Saigon cô làm tờ khai cho biết cô đem theo 1 số tiền Việt, Hongkong, mỹ kim, đồ nữ trang giá đình, đồ mua sắm cho gia đình và bạn hữu, đồ dùng cá nhân trình cho nhân viên Quan thuế khám tại quầy trong phi cảng nhưng không ai đòi trả thuế chi cả.

Nhưng khi cô L.T.L.V vừa lên xe hơi rời nhà ga

Sách Sáng Tạo

BA TÁC PHẨM MỘT NIỀM TIN

Đọc :

TUYỂN TẬP VĂN CHƯƠNG NHI ĐỒNG của
DOÃN QUỐC SỸ :

- CA DAO NHI ĐỒNG
- NGỤ NGÔN
- THẦN THOẠI ẨN ĐỘ
- THẦN THOẠI VN VÀ TRUNG HOA

để gìn giữ niềm tin tươi mới của tuổi ấu thơ

Đọc :

SÀU MÂY truyện dài của Doãn Quốc Sỹ
để tôi luyện một niềm tin sắt đá mà nhíp nhàng
uyễn chuyền đủ bốn mùa luân lưu

Đọc :

VÀO THIỀN tập giao thoại tùy bút
của Doãn Quốc Sỹ

để gìn giữ niềm tin biến như ngọc thiêu trên
núi ma mâu vẫn nhuận, sen nở trong lò mà sắc
thường tươi

phi cảng thì một toán quan thuế thứ hai xét lập biên bản cho rằng phạm tội quan thuế và hối đoái. Liêng trong các hôm sau một số như báo tại Saigon rầm rộ đăng tin cô L.T.L.V là một người có chân trong tổ chức buôn lậu quốc tế rất lớn v.v...

Nhưng khi xem xét lại biên bản quan thuế, thì thấy đó là những đồ nữ trang cá nhân, với vài món đồ nhô mua dùm cho thân nhân, bạn hữu mà cô đã khai 1 cách tổng quát trong tờ khai nhập cảng, và vài vi phạm nhỏ nhất có thể khoan miêu hay chấp nhận điều định theo luật quan thuế.

Nếu so sách sự Quan Thuế Phi Cảng Saigon đã dỗi dãi cho năm valises đựng mấy chục triệu bạc VN của Trần kim Đệ ra khỏi Saigon, sự bị can Trần kim Đệ được nhân viên kiểm nã Saigon bênh vực khi cô L.T.L.V được gọi đến lấy lời khai, sự khám xét bắt thường cô này khi Dự thẩm mới về Saigon làm nhân chứng, và sự thổi phồng trên mặt báo những vi phạm không mấy quan trọng của cô, thì thấy rõ cô bàn tay của Tổ chức Buôn lậu Quốc tế bị khám phá trong vụ năm valises bạc bắt tại Hongkong, với tên đầu đảng tại Saigon là Trần kim Đệ, vẫn còn nhiều thế lực tại đây, đang tìm mọi cách để bê bê và làm nản lòng tất cả những người nào có thể giúp vào sự khám phá cơ sở của họ.

Vì vậy Chánh phủ, trước vi phạm không mấy lớn lao đối với vai trò hệ trọng của cô L.T.L.V đã giúp Chánh phủ trong sự bắt năm valises bạc VN tại Hongkong đã ra lệnh cho quan thuế dừng để bao buôn lậu đánh lạc hướng để vụ Cô L.T.L.V trở lại đúng tầm quan trọng của nó cho phép điều định theo luật, và phải đặt trọng tâm vào sự truy lùng đám buôn lậu lợi hại kia hiện còn tại đảo.

Ông Tổng trưởng Tư pháp không hề quen biết cô Lê Thị Lữ Văn, chỉ gặp cô này để lấy lời khai 1 lần nơi tòa Tổng Lãnh sự VN tại Hongkong, với sự hiện diện của ông Tổng Lãnh sự VN, 2 ông phó biện lý và 1 nhân viên tòa Tổng Lãnh sự, 2 lần khác tại Bộ Tư pháp, với sự hiện diện của 1 nhân viên cơ quan an ninh. Mọi ám chỉ có ác ý khác đều hoàn toàn vu cáo.

(III) Vụ Án kiều M M. tại đường Tự do buôn lậu

Ngày 3-4-70 theo tin mật, sở Kiểm nã Quan thuế có đến bắt nơi trụ sở của công ty Án kiều đường Tự Do chiều tài liệu về buôn lậu ngoại tệ, lập biên ban xong ngày 23-6-70 và đưa qua Biên lý cuộc Saigon ngày 26-8-70 xin truy tố. Vụ này đã ra phieu toa Tiểu hình đầu ngày 19-9-70.

Nhưng từ tháng 8 năm 70, nhiều tờ báo tại Saigon đăng tin rằng Quan thuế đã cố ý che chở hành phạm là Án kiều, chỉ đưa ra tòa những bị can không có bảo đảm tài chính, và giảm thiểu các vi phạm.

Ngày 26-8-70, Biên lý cuộc Saigon làm tờ trình cho biết sự tố cáo trong các báo không phải là vô căn cứ, yêu cầu mở cuộc điều tra sâu rộng về những lời tố cáo ấy, do một Ủy ban Liên bộ.

Ngày 28-7-70, Bộ Tư pháp được đơn của 1 người có tên tuổi địa chỉ đàng hoàng cũng tố cáo về việc nói trên và chủ đích danh ông Ngô quang Tường Phó Tổng Giám đốc đặc trách Kiểm nã. Bộ Tư pháp giao cho Nha Hình vụ và Biên lý cuộc lấy lời khai của người đã tố cáo.

Ngày 3-11-70, Biên lý cuộc kết luận cần phải chấp nhận những nhân viên quan thuế liên quan đến vụ này. Vì muốn tiện cuộc điều tra phải tạm đưa nhân viên ấy ra khỏi sở Kiểm nã. Vì vậy theo chỉ thị của chính phủ, Bộ Tài chính đã chấm dứt nhiệm vụ ông Ngô quang Tường tại Sở Kiểm nã, trả về Bộ Tư pháp với ông đã giúp việc trước kia.

Cuộc điều tra tư pháp đang tiến hành để truy tìm tất cả thủ phạm trong vụ buôn lậu này, vì lẽ đó nên các người có tịch đang làm đủ mọi cách hoàn cả sự vụ cáo bồi, để ngăn cản công lý được phát huy minh bạch.

NHỮNG MÓN HÀNG DO LÊ THỊ LỮ VÂN MANG THEO

Theo biên bản kiểm nã số 1095 ngày 24-8-70 đã được Lê Thị Lữ Văn ký nhận là đúng thì các món hàng do Lê Thị Lữ Văn mang theo từ Huong Giang về Saigon như sau :

- 1 vòng tay cầm thạch đường kính 6 phân rưỡi
- 1 vòng vàng tây 14-k nặng 30 gờ ram
- 2 vỏ vòng tay bằng kim khí màu trắng
- 2 vỏ cà rá bằng kim khí màu trắng nhận xoàn tám.
- 1 khóa giây chuyền bằng kim khí màu trắng nhận xoàn tám.
- 1 khóa giây chuyền bằng kim khí gắn 2 hộp bẹt giả.
- 2 vỏ cà rá bằng kim khí màu trắng
- 1 bộ nữ trang gắn hộp bẹt xanh gồm : đôi bông tai có xoàn tám.
- 1 broche gắn xoàn tám, 1 cà rá có xoàn tám,
- 1 broche gắn xoàn tám, 1 cà rá có xoàn tám,
- 1 broche gắn 10 hộp màu đỏ và xoàn tám
- 1 đồng hồ Rolex
- 1 đồng hồ Oméga
- 1 đồng hồ Seiko

Cá thảy gồm 16 món, tính thành tiền theo giá thị trường là 1 triệu 829 ngàn 087 đồng Việt Nam. Ngoài ra 57 tài liệu liên hệ đến các vụ buôn lậu cầm chì và chuyền ngàn lận được trác giá là 3 triệu 23 ngàn 962 đồng Việt Nam. Tổng số tiền sai áp dụng sự và giá định đã được Lê Thị Lữ Văn đồng ý như thế gồm cả thảy là 5 triệu 073 ngàn 049 đồng Việt Nam. Theo Tổng Trưởng Tư Pháp thì số hàng hóa và các vụ buôn bán trị giá số bạc trên là những món đồ gia dụng và vi phạm không đáng kể ! Tất cả những món hàng trên, theo lệnh của thượng cấp Nha Quan thuế đã hoàn lại cho đương sự ngày 31-8-70 và đương sự đã được coi là vô tội.

SỔ VÀNG CỦU TRỢ MIỀN TRUNG

oo

1 Ông bà Nguyễn ái Nhân 216 Trương tấn Bửu Saigon	10.000đ.
2 Bà Thanh trọng Lạc 120 Hai bà Trưng Saigon	10.000đ.
3 Công ty Phước Sơn Park Hotel	5.000đ.
4 Bà Trung trọng Hải quang Hoàng, Cường Đề Saigon	5.000đ.
5 Bà Ngô thị Hiệp 9 Trần tấn Phát SG	5.000đ.
6 Ông bà Trần thiên Mang — Tổng Giám đốc hảng Sơn Hải 82-84 Bùi Chu SG	5.000đ.
7 Bà Lê văn Hiệp Embassy Hotel	2.000đ.
8 Bà Ký 26911 Võ Tánh Saigon	1.000đ.
9 Hải Quân Đại úy Nguyễn văn Minh 605 Pine Avenue, Pacific grove, California 93950.	5.000đ.
10 Ông Chu Tử	10.000đ.
11 Ông Trần huy Phong	1.000đ.
12 Ông Giám đốc Crystal Palace	20.000đ.
13 Ông Hà thế Ruyết	500đ.
14 Ông Tú Kieu	500đ.
15 Ông Đoàn Kinh	200đ.
16 Ông Nguyễn đình Đông	500đ.
17 Ông Nguyễn quang Trung	100đ.
18 Ông Trần ngọc Nga	100đ.
19 Ông Phan văn Năm	100đ.
20 Ông Nguyễn ngọc Huệ	100đ.
21 Bà Bùi thị Diệm 150 Trần quý Cáp : 2 cây vải popeline hoa	
22 Bà Phúc :	2 cây vải popeline hoa

Thu đến ngày 20-11-70. — Cộng : 4 cây vải và 81.100đ.



KHA TRẦN ÁC

Vụ Hà thúc Nhơn thứ hai

Đối với vụ Ngô quang Tường, có dư luận cho rằng đây là một vụ «Hà thúc Nhơn thứ hai». Đầu Gối không nghĩ như vậy. Đầu Gối quen biết ông Ngô quang Tường từ hồi ông còn làm thẩm phán. Đầu Gối rất có cảm tình với ông. Hơn nữa, Đầu Gối tin rằng ông đang là nạn nhân của bọn tham nhũng quyết tâm trừ khử ông. Nhưng người ta không thể so sánh Ngô quang Tường với Hà thúc Nhơn được. Hà thúc Nhơn có thể là một người hơi khùng, nhưng không ai dám nghi ngờ lòng trong sạch, liêm khiết của Hà thúc Nhơn. Còn ông Ngô quang Tường, một khi ông làm phò Tổng giám đốc phụ trách kiềm nã thì dù ông có muốn trong sạch người ta cũng không cho phép ông trong sạch. Dù ông khép muốn «đớp» người ta cũng nhét tiền vào miệng ông, bat ông phải đớp. Chức phó tổng giám đốc phụ trách kiềm nã, thi không lớn lầm nhưng là chức vụ béo bở nhất, hái ra tiền, ra bạc nhất. Ở chức vị đó mà không đớp, thi quả là ngu hơn chó. Rất có thể, ông Tường cũng đớp, nhưng ông là người có lương tâm, liêm sỉ, nên ông đớp «sạch» cho nên ông bị bọn đớp «bẩn» coi như cái gai, cần phải nhổ đi. Thế thôi.

Hôm qua, Đầu Gối gặp một người bạn. Người này cũng là một bạn thân của ông Ngô quang Tường. Anh nói với Đầu Gối.

— Nghe nói Đời đang sửa soạn một số báo viết riêng về vụ Ngô Quang Tường—Lữ Văn, nếu anh em phóng viên cần ông Tường «payer»

một số tiền, khi tôi sẽ nói với anh Tường, tôi chắc ông Tường sẵn sàng...

Đầu Gối hơi buồn, nhưng cũng ôn tồn trả lời người bạn, rằng cái tác phong «làm tiền» vốn không phải tác phong của báo Đời, của anh em nhóm Sống, thì người bạn cười :

— Quân tử tinh hoài ! Tôi chắc trong vụ này. Không thiếu gì báo làm được chút tiền cùm của anh Ngô quang Tường. Gây được cả một «campagne» báo chí bênh vực mình có phải «chi» ít nhiều cũng đáng lắm chứ.

Đầu Gối thuật lại mâu thuẫn thoại trên đề ông Tường hiểu tại sao báo Đời không «gồng» mình bênh vực ông. Chính vì không gồng mình bênh vực ông, mà thiên điều tra các bạn đọc trong số báo này, về vụ Ngô quang Tường—Lữ Văn, có tính cách khách quan vô tư nhất, có lợi cho ông nhất. Vì báo Đời chỉ bênh vực ông trong phạm vi sự thật, trong phạm vi những điều ông bị hám oan, bị xuyên tạc chứ không đề cao ông như một «Hà thúc Nhơn thứ hai» !

Những nhân vật thời đại

Chủ đề của Đời số tới là «35 nhân vật thời đại». 35 thì quá ít. Vì những nhân vật lừng danh của thời đại thì đếm không xuể. Nhất định báo Đời sẽ bỏ sót rất nhiều nhân vật. Vậy Đầu Gối mạn phép làm công việc «bổ túc» ngay từ bây giờ bằng cách giới thiệu trong danh sách phụ này, một iô nhân vật thời đại, rất mót nổi tiếng.

Bắt đầu là ông dân biểu Đặng văn Phượng. Về thành tích của ông Phượng, vừa đặc cử chức Phó Chủ

Tịch Ủy Ban Bài Trù Tham Nhũng báo Tin Sáng có viết một bài nguyên văn như sau :

THÀNH TÍCH ÔNG Đ.V. PHƯƠNG

Sau cái chết hào hùng của bác sĩ Hà thúc Nhơn, cái cắn hận tham nhũng trong xã hội VN, một lần nữa được đưa lên bàn dư luận để mồ xé. Có lẽ vì thế, mà Ủy ban Bài trù Tham nhũng Hợp viễn cũng tăng cường thêm nhân viên để quyết tuyên chiến với sự tham nhũng đang hoành hành trên xứ sở.

Do đó, ông DB Đặng văn Phượng cũng vừa mới đặc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban BTTN.

Nhóm CMPT thấy cần phải nhắc lại thành tích của DB Rạch Giá này để độc giả nhớt là bá con Rạch Giá thấy rõ cái chân tài của ông tân Phó Chủ tịch nhà ta. Ông là người nổi tiếng tại đơn vị cũng như toàn quốc. Chẳng hạn như DB ta «được» tố là đỡ nhẹ tiền hụi của mấy ông chủ ở Kiên Giang và đớp 40.000 đồng của quỹ xã hội ở K.G cho đến giờ không giải quyết được. Vụ nổi danh nhất có lẽ là vụ vô tiền khoáng hậu : in lịch ở Hạ viễn năm rồi chỉ tốn khoảng 1.700.000 đồng thôi.

Nhóm CMPT chỉ liệt kê thành tích, còn phán xét thì dành cho độc giả.

Thành tích trên đây chỉ là thành tích nhỏ. Riêng Đầu Gối biết một thành tích vĩ đại của ông, đó là thành tích cướp sống cái lô gach của nhóm Sống. Đầu đuôi thế này,

Còn mồ ma báo Sống, báo Sống

khi kiểm được chút lời, bén bày ra cái trò lập đoàn Công Tác Nông Thôn Sống, thành lập lò gạch Sống ở Kiên Giang để phục vụ đồng bào nông thôn. Người phụ trách đoàn Công Tác Nông Thôn Sống là Tú Kếu. Tuy là trò chơi, nhưng cũng tốn kém hàng 5, 7 triệu, Riêng lò gạch Sống thì trang bị máy móc tối tân, đắt giá hàng triệu.

Sau đó, báo Sống và đoàn Công Tác Nông Thôn Sống bị khủng bố, vì người ta nghi anh em muốn làm loạn. Lợi dụng hoàn cảnh đoàn Công tác bị tố tội bởi, DB Kiên Giang Đặng v Phượng đề nghị với Chu Tử : «Lúc này các anh bị tố, lò gạch bị kiện là cướp đất tư nhân (1) vậy các anh hãy ủy quyền cho tôi điều khiển, trông nom lò gạch dùm các anh, hàng năm được lời, tôi sẽ trích ra một số gạch, ủng hộ đồng bào nghèo, để đồng bào xây cát nhà... Tôi sẽ báo cáo sự điều hành lò gạch với anh tướng tận.» Chẳng dặng đừng, Chu Tử đánh phái chấp nhận. Chấp nhận vì cháu ngần, muốn buông xuôi, vứt bỏ hết. Bèn làm giấy tờ ủy quyền cho DB Phượng từ đó tới nay, đã mấy năm lận, ông DB Phượng chưa hề «báo cáo» cho Chu Tử biết ông điều khiển ra sao, đã biếu gạch đồng bào để đồng bào xây cát nhà rả sao. Nghĩa là ông cướp sống lô gạch của Sống, trong khi ông vẫn rêu rao với mọi người rằng : «Đoàn Công tác é ra buộc ông phải đón». Đúng ra thì họ é ra, buộc ông phải đón ! Mà ông «đớp» hơi kỹ,

Nhóm Sống đang đợi ông tới để nghe ông «báo cáo» đây.

Thứ hai là ông dân biểu Lê văn Diện. Ông này mót nổi tiếng lùm, nên lợi dụng tính cách bất khả kháng của dân biểu, tố tùm lum, từ tố Mỹ đến tố những người cầm đầu Tống Nha cảnh sát là buôn lậu. Nhưng ông lố Tống Nha

Trong một văn phòng vào giờ tan sở buổi chiều. Bỗng tắt điện. Và trong bóng tối của một góc phòng kín, giọng một em nữ thư ký thỏ thẻ :

— Ông... ông giám đốc... Hôm nay sao ông... hôn em tình quá ! Khác hẳn những lần trước..

Gióng nói đùa ông trả lời :

— Chuyện đó dễ hiểu lắm. Vì tôi không phải là ông giám đốc của em..

rồi rêt, đỗ lỗi cho báo chí đã tung tin sai lời tuyên bố của mình !

Theo lời một người bạn đồng viện với ông Diện cũng thuộc đơn vị Bình Định thì ông Diện này là lâm. Ông vốn là một thầy tu xuất, được tuyển dụng làm cán bộ hành chánh, nhưng vì có hành vi tham nhũng, nên bị ông tỉnh trưởng Bình Định Nguyễn văn Đăng sa thải. Ông cay cú, đầu quân noi tu dinh cậu Ngô đình Cần, gia nhập Cần Lao, được cử đi Saigon, phụ trách một réseau tình báo quốc tế, dưới quyền người Mỹ tên là Bernard. «Cách Mạng» 1-11 bùng nổ. Ông vội vàng tuyên bố «Thiện ác đáo đầu chung hữu báo» để tố ông Diệm, ông Cần, nhưng rốt cuộc ông vẫn bị ty Cảnh Sát Bình Định bắt và năm 1964 ông bị Lực lượng thanh niên tranh đấu bắt đưa ra trình diện trước dân chúng tại đài phát thanh Qui Nhơn.

Sau khi bị bắt giam nhiều lần, gặp ai ông cũng tuyên bố là ông đã thề trước mặt Chúa là từ nay ông không «thêm làm chính trị» và ông nhất định giữ lời thề. Nhưng than ôi ! Đó chỉ là lời thề «cá trê chui ống». Mặc dầu ông đã thề trước mặt Chúa, và đã nhác đi nhác lại lời thề với Linh Mục Cao văn Luận, với L.M. địa hạt Qui Nhơn Nguyễn văn Sở, ông vẫn ra ứng cử Dân biểu và mồn chính trị hung hăng hơn bao giờ hết. Vì ông ta là người mót nổi tiếng nhất thế giới. Ông Lê văn Diện này còn sẽ đi rất xa trên con đường «mìn chính trị» của ông.

Danh sách phụ các nhân vật thời đại còn dài. Kỳ sau sẽ tiếp.

Linh ấn tiên phuông

Lúc này Bắc Việt đang kêu ầm lên rằng Mỹ không những định tái oanh tạc Bắc Việt, mà còn định xưa quân ra Bắc, một giáo sư chuyên nghiên cứu về tử vi, gửi cho Đầu Gối là số tử vi của ông Nguyễn cao Kỳ và nói rằng trong lá số của Kỳ, riêng về năm 1971, có đủ các thứ hung, sát tinh «Kinh, Đà, Linh, Hỏa, Kiếp, Không Hinh, Sát» vậy là hạn «hung tinh đặc địa, phát dã như lòi» tất nhiên có việc chấn động. Nếu đúng cách đó thi ông sẽ làm một việc gì động trời. Chả nhẽ ông đắc cử Tổng Thống năm 1971 ! chuyện này không thể có được, và chuyện

đắc cử Tổng Thống cũng chưa phải chuyện động trời. Chuyện động trời đây chỉ có thể là chuyện ông lĩnh án tiền phuông, mang quân giải phóng miền Bắc.

Chuyện này khó tin, nhưng dám có thật lâm. Bắc Việt không những kêu oai oái mà còn bố trí thực sự việc phòng thủ. Mỹ hình như cũng đang sửa soạn dư luận đón nhận «sự đã rồi» hành quân ra Bắc, cũng như đã đón nhận vụ hành quân sang Mèn. Cách đây mấy tháng, ai dám tuyên đoán rằng Mỹ—Việt sẽ hành quân sang Miền? Với cáo già Nixon, ai dám tiên đoán thời cuộc sẽ ra sao !

Vụ ông Kỳ sang thăm Hoa Kỳ, thái độ và những câu tuyên bố đầy vẻ nhẫn nhục của ông bên đó cũng khác thường lầm. Biết đâu ông chẳng đang mưu đắn một «cớ» gi động trời.

đọc một lần, nhớ suốt đời cuốn truyện dí dỏm, vui tươi :

Săn chòng

của văn hào O.HENRY
TRIẾT CHI dịch

HỌC :

- Y Tá
- Tá viên điều dưỡng
- Cứu thương
- Cấp cứu phi hành

DÙNG :

- Thuốc trong gia đình
- Hành nghề trình được viên
- Làm tài liệu Y học

Tìm mua cho được

CẨM NANG Y HỌC
TOÀN KHOA

Bác sĩ NCUYỄN HOÀNG MAI
Tổng phát hành Nam Cường
185 Nguyễn thái Học — Saigon

Lữ Văn là bạn gái của một ông lớn ? Lữ Văn là người có chân trong một tổ chức buôn lậu quốc tế có thể lực rất lớn ? Lữ Văn là người của CIA, của Trung Ương Tình báo ? Lữ Văn là một nạn nhân của những thiên tài tham nhũng đang giữ những chức vụ quan trọng trong hàng ngũ quan thuế đã cố tình tạo ra để đánh lạc hướng sự điều tra của những giới chức có thẩm quyền ? Hàng chục những câu hỏi tương tự đã được báo chí Saigon thi nhau đặt ra trong suốt tuần qua. Chưa bao giờ cái tên Lữ Văn lại được báo chí phô biến nhiều như lúc này.

Không phải tiếp viên Hàng Không

Nhưng thực sự Lữ Văn là ai ? Càng đi sâu vào câu hỏi này người ta lại càng thấy một màn bí mật bao trùm. Đối với những nhân viên của hãng Hàng Không VN thì Lữ Văn chỉ là hai cái tên cuối của một nữ nhân viên được TUYỂN TÙ HỒNG KÔNG để giúp việc với tư cách phụ tá phó trưởng trạm hàng không VN đặt tại đây. Qua cái tên Lữ Văn, người ta thấy hình ảnh của một cô gái khá đẹp, vóc dáng nő và có chiều cao trên mức trung bình khoảng 1m58. Lữ Văn, tên đầy đủ là Lê Thị Lữ Văn, sinh quán Hà Nội, đã học hết bậc trung học và nói thông thạo cả hai ngôn ngữ Anh và Pháp. Năm nay Lữ Văn đã 26 tuổi (4.11.1945). Với số tuổi này không ai ngạc nhiên khi thấy cô đã lập gia đình và hiện được một con. Chồng của Văn hình như tên là V. hiện làm ở Esso, hai người đã ly thân. Theo nhận xét của những nhân viên làm việc tại Air VN đã có dịp tiếp xúc với Lữ Văn thì đây là một người dân ba khía vui tính và lịch thiệp: « Cô ấy ăn mặc và nói sang trọng cũng co vẻ quý phái lắm đây »

Cô gái chịu chơi

Đối với người lạ, nhất là với phái khoẻ hào ngọt thì Lữ Văn lại là hình ảnh của một cô gái đợt song môi, chịu chơi. Chính ông T người đã bị Lữ Văn tố cáo là có hành động bênh vực trùm buôn lậu Tư Kai và có những lời lẽ khinh bỉ tinh thần cô này cũng đồng ý với nhau xét trên. Ông T đã kẽ lại: lần gặp Lữ Văn đầu tiên ở Tông Nha Quan Thuế để lấy lời khai trong việc lập biên bản truy tố Tư Kai ra tòa, cô Lữ Văn đã tỏ ra khá chịu chơi: « Lấy lời khai xong, trước khi ra về, cô còn chào tôi rất lễ phép rồi móc bóp ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi: « Khi nào có dịp qua Hồng Kông, anh nhớ ghé Văn phòng của tôi, tôi sẽ trả lại cho anh » . Ông T kết luận: Tuy nhiên bây giờ tôi sợ cô Văn quá. Thấy mặt là là rết rồi.

Thắc mắc và thắc mắc...

Đại khái những chi tiết về lý lịch và đời sống riêng tư của nhân vật mang tên Lê Thị Lữ Văn này là như thế. Đây chỉ là một cô gái mới, có học thức, đã từng trải nhiều, vì làm ở một nơi bắt buộc phải có lối sống chịu chơi như thế. Tuy nhiên, càng đi sâu vào những việc làm trong quá khứ của Lữ Văn người ta thấy hình như có một màn bí mật gì bao trùm. Bí mật đầu tiên là tại sao Lữ Văn lại được uy tín từ Hongkong mà không phải tuyển ở VN ?



LỮ VÂN, CÔ LÀ AI ?

Từ điểm này người ta lại nẩy ra vô số thắc mắc khác: Lữ Văn đã qua Hong Kong từ hồi nào ? Tại sao cô lại xin vào làm ở Air VN với tư cách nhân viên văn phòng mà lại không xin làm tiếp viên phi hành trong khi cô có đủ điều kiện để được thâu nhận ?

Vài nhân viên giúp việc ở Phi trường TSN đã kể lại họ từng thấy cô Lữ Văn đi xe hơi chung với Tư Kai hai ba lần.

Chi tiết sau này không có gì khó hiểu cho lắm vì trước khi vụ buôn bạc đồ bể, việc một nữ nhân viên Air VN đi xe hơi chung với ông quản lý Cầu lục bộ Không quân Huỳnh Hữu Bạc để ra vào phi trường là một hành động rất thường. Sau khi Lữ Văn bị Quan thuế chặn bắt ở phi trường — trong lúc cô mang theo trong người một số ngoại tệ và đồ nữ trang trị giá khoảng 5 triệu bạc thì màn bí mật bao trùm Lữ Văn đã bị dập hoi vén lên. Mặc dù bị dính líu vào những tội « nhập cảng bất hợp pháp hàng cấm chỉ » cũng như « chuyển ngân bất hợp pháp » nhưng Lữ Văn không

đã bị quan thuế làm khó dễ như những người khác vì cô được trả tự do liền sau đó và hơn thế nữa tất cả những thứ hàng cấm chỉ ngoại tệ bất hợp pháp còn được nhân viên quan thuế trao trả nguyên vẹn cho đương sự. Giải thích về lý do tại sao có trường hợp thiên vị này Bộ Tư Pháp mời đây có cho biết: « đây là một vụ vi phạm không mấy lớn lao đối với vai trò hệ trọng của cô LTV đã giúp cho chính phủ trong vụ bắt 5 va li bạc Hồng Kông... »

Nàng là VIP ?

Khi giải thích với luận điệu thiểu hẩn căn bản pháp lý kể trên vô tình bộ Tư Pháp cũng hé mở cho quần chúng thấy Lữ Văn không phải chỉ là một nữ nhân viên tầm thường của Hàng Không Việt Nam như người ta thường nghĩ. Qua hành động dù « không hề quen biết Lữ Văn » mà ông bộ trưởng Tư Pháp cũng phải cấp tốc bay sang Hồng Kông để lấy lời khai của cô này, và sau đó còn phải gấp thêm « hai lần nữa ở Bộ Tư Pháp với sự hiện diện của một nhân viên thuộc cơ quan an ninh ». Người ta đã bắt đầu thấy vai trò hệ trọng của Lữ Văn trong vụ khám phá đường giây buôn lậu QT.

Tại sao một nữ nhân viên tầm thường như Lữ Văn mà lại đủ can đảm dám tố cáo một ông xếp xòng kiềm nã quan thuế có rất nhiều ảnh hưởng tới chỗ làm hiện tại của cô ? Bao rằng Lữ Văn là nhân viên của một tổ chức buôn lậu quốc tế cố ý nhảy ra tố cáo ông Tường dinh lùi tới việc buôn lậu để đánh lạc hướng sự điều tra của nhà chức trách đang chĩa mũi dùi về chúng thì quả thật đây là một giả thuyết hết sức ngây thơ vô lý. Chính quyền đâu coi dễ dàng tin ngay một lời tố cáo vu vơ như thế. Vậy thi phải chàng đã có một thế lực to lớn đứng đằng sau lưng Lữ Văn thúc đẩy và chi phối mọi hành động của cô nàng.

Thế lực nào đây ?

Người ta còn nhớ ngay khi có vụ chặn bắt Lữ Văn ở phi trường; vài ngày sau, một số các nhật báo ở Saigon đã loan bài nguồn tin khác nhau rõ rệt. Một nguồn tin thì cho rằng Lữ Văn là một người có chân trong tổ chức buôn lậu quốc tế. (Đây là nguồn tin mà ông tổng trưởng tư pháp đã mang ra dẫn chứng trong thông cáo buộc tội ông Tường). Còn một nguồn tin khác thì hoàn toàn bênh vực cô Lữ Văn, cho rằng Lữ Văn không hề dính líu gì tới vụ va li bạc, trái lại còn là người đã giúp chính phủ VN phá vỡ một đường giây buôn lậu quốc tế hết sức.

Trong một cuộc phỏng vấn của nhóm Đời. Chính ông T, người bị cô Văn tố cáo bênh vực trùm buôn lậu cũng đã nhận có lẽ cô Văn đã dựa vào một thế lực nào đó nên mới dám đứng ra làm công việc tố cáo. Khi được hỏi thế lực này là ai thì

ông T chỉ cười một cách đau khổ rồi cho biết: Khó nói quá. Hơn nữa có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì nếu quả thực thế lực này đã nhúng tay vào nội vụ. Tuy ông T không nói hết ý nhưng nhà báo lúc đó đã hiểu làm thế lực này là tổ chức nào rồi. Cả một chế độ mà tổ chức này muốn lật đổ họ cũng còn làm được huống hồ là chiếc ghế khiêm nhường PTGD Quan thuế của ông T ?

Câu hỏi đặt ra từ đầu: « Lữ Văn, cô là ai ? » tôi đây kể như đã tạm trả lời ôn thỏa. Nhưng từ câu trả lời này người ta lại thấy nẩy thêm vô số những câu hỏi khác ? Nếu Lữ Văn chỉ là người của một cơ quan nào đó cài vào tổ chức buôn lậu để phá vỡ đường giây chuyên bạc 500 và ngoại tệ ra ngoại quốc thì số phận ô. Ngô Quang Tường sẽ ra sao ? Ô Tường có hành vi gì mờ ám trong vụ buôn lậu bạc này không ?

Hay việc tố cáo ông chỉ là một khố nhục kể mà một cơ quan nào đó đang giăng ra để rinh tóm những con mồi chính ? Dù sao, tất cả những lập luận trên cũng chỉ là giả thuyết. Nhưng giả thuyết ở đời nhiều khi lại thường hay biến thành sự thực.

A.N.56/80M-Q.C.0-282-68

THUỐC ĐIỀU KINH

GYROPAUSINE

VIỆN BẢO CHẾ: ODILIA PARIS

(DAHADZER BẢO CHẾ TẠI VN)

Điều kinh: THAY KINH CHẬM.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

- KINH NGUYỄT ÍT.
- TUỔI HỘI XUÂN VĂ DẬY THỊ.
- KINH NGUYỄT KHÔNG ĐÊU.
- ĐAU LÚC KINH KÝ.



CUỘC ĐỜI KỲ LẠ của Nữ Giáo Chủ TRÚC LÂM NƯƠNG SỰ MẪU CỦA NGUYỄN THỊ BÌNH, HỒ HỮU TƯỜNG...

Điều tra của LÃO TÔN

- ĐƯỜNG VÀO TRÚC LÂM NƯƠNG
- CHÂN DUNG TRÚC LÂM NƯƠNG
- HỒ HỮU TƯỜNG LÀ MÔN ĐỒ TIỀN KHỞI SAU KHI TƯỜNG BỨC TỬ ĐƯỢC PHẠM CÔNG TÁC VÀ N. HỮU CHÍ
- CỨU TỬ CHO ĐẠO SĨ NGUYỄN DUY HINH
- «SỰ MẪU» CỦA NGUYỄN THỊ BÌNH, NGUYỄN THỊ ĐỊNH, MAI VĂN BỘ
- NỮ BIỆP VIÊN TẠI BA LÀM CỎ «BA-DE» PHẢI XIN LỐI ĐẦI RƯỢU MỒI HÚT THUỐC
- BA NGƯỜI CHỒNG, BA TẤM BÌNH PHONG
- NAY MAI SẼ QUA PARIS ĐỂ HÓA GIẢI THỊ BÌNH, THỊ ĐỊNH, VĂN BỘ VÀ TUYẾT THỰC TẠI HẠ VIỆN ĐỂ PHẢN ĐỔ BỘ THÔNG TIN ĐỤC CỦA NỮ GIÁO CHỦ HẾT 335 CÀU THƠ TRONG SỐ 535 CÀU...

Đường vào Trúc Lâm Nương

Thật là tung bừng nào nhiệt khi được bệ kiến các giáo chủ Anam tại thế.

Từ trên nhìn xuống, đứng thẳng nhìn vào, ở dưới ngó lên, hết lè khiêm cung cho lòng tinh khiết được hội tụ vào tảng kính của tim tôi, khi « điều tra » về một giáo chủ.

Tiền khởi xin viết về Nữ giáo chủ Hồng Môn Trúc Lâm Nương, giáo chủ của Hồng Môn Đại Đạo.

Tòa Thánh của Hồng Môn cũng là nơi vị Nữ Giáo chủ cắm túc hành nguyên hơn 20 năm, tọa lạc tại số 2362 đường Vạn Kiếp (Gia Định). Đường Vạn Kiếp là một đường hẻm xít ty Công chánh Gia Định, như vậy từ Tòa Thánh cách tâm mặt lộ Chi Lăng hơn 2 cây số ngắn.

Được tám tinh cùng nữ giáo chủ (từ 9g. sáng đến 6g. chiều ngày 17 tháng 11 năm 1970), tôi lấy làm thú vị làm,

Được may mắn vào bệ kiến nữ giáo chủ mặc đầu vào thời kỳ chạy tịnh. Mỗi kỳ chạy tịnh như vậy kéo dài 29 ngày, một năm bốn kỳ xuân, hạ, thu, đông, ví chí một năm vị nữ giáo chủ của chúng ta nhịn ăn 116 ngày tròn (?)

Tôi thành thật cảm ơn Ngài Hộ Pháp Thanh Quang Phan Văn Ân, Viện Trưởng viện Văn Hóa Đại Đạo là bạn nối khố của Nguyễn thụy Long rất khoái «Loan mát nhung» đã khéo léo vào bẩm bạch với Đức Bà dành cho tôi cuộc bệ kiến này. Hiện nay Thanh Quang Hộ Pháp quản trị thư viện Hồng Môn Đại Đạo gồm vài ngàn tiểuthuyết chưởng vđ hiếp kỳ tinh của Trung Hoa để cho mướn, đặt khách và cũng.

Được tám tinh cùng nữ giáo chủ (từ 9g. sáng đến 6g. chiều ngày 17 tháng 11 năm 1970), tôi lấy làm thú vị làm,

Cứ như tôi nghĩ thì quả bà là hình

Chân dung giáo chủ

Nữ giáo chủ mặc quần áo bà ba màu gụ ngồi trên ghế xích đùi đăng trước có một án thư, trên đe một cục savon Mỹ, một lọ kem mỹ phẩm. Bên trái một cái tì vi 12 inches, quạt máy nhỏ, bên phải một nút đê tử lối 40 tuổi quý hữu quạt.

Câu truyện tâm tình giữa tôi và Nữ giáo chủ thỉnh thoảng bị đứt quãng vì các hàng đê tử di hành đạo về đánh lề.

Các chàng và các nàng đê tử rất khôi ngô tuấn tú, tư cách lâm. Trước Đức Bà họ quỳ hai gối phủ phục đầu sáu đất ba lần như vậy mỗi lần đi hoặc về.

Mặc dầu tuyệt thực mỗi năm 116 ngày, và 63 tuổi, nhưng Nữ Giáo chủ rất sắc bén, béo tốt đầy đà, đầy đủ phong độ. Đức Bà cao lối 1m60 nặng lối 55 ki, tóc hoa râm búi ngược về phía sau, da dẻ trắng như trứng gà bóc, cổ cao 3 ngón, làm tối bật chuỗi ngọc đát giá. Lòng bàn tay có nhiều đường chỉ sáu cạnh thành những mảng lõi ngũ giác, lục giác, bát giác hoặc tam giác, ngón tay thon dài, móng ngón tay vút nhọn chứng tỏ được chăm sóc còng phu. Tay bên phải ngón áp út đeo 1 cà rá nhện 9 hột soán, tay bên trái đeo 1 nhẫn cầm thạch. Hai cổ tay đều đeo hai vòng cầm thạch có những tia máu đỏ tươi như hai con rồng lòn cuốn lấy tay bà.

Cứ như tôi nghĩ thì quả bà là hình

nh một bà mẹ VN căn cơ có lưng vốn dũng hoàng để mua quan cho chồng, mua chức cho con.

Lúc nhất lúc khoan, Nữ Giáo chủ biết như sau :

RA ĐỜI 4 THÁNG NỮ GIÁO CHỦ ĐÃ BIẾT NÓI

Thân mẫu của Nữ Giáo chủ mang thai bà được 4 tháng thì bị chồng ly dị, bà phải về tá túc tại quê ngoại. Đề có noi nương tựa bà lại sang ngang một lần nữa. Khi Nữ giáo chủ được 4 tháng trong khi đang bú nǚ Giáo chủ đã bắt nói được 5 tiếng sau đây : «Ta không thèm bú nữa» khiến người nhà tưởng quái thai.

Sinh trưởng ở căn nhà tọa lạc trên tim một con rồng

Cứ như lời Nữ giáo chủ nói thì bà giáng sinh vào ngày 19-8-1918 tại Long An đức, tổng Bảo an, quận Ba tri tỉnh Bến Tre.

Tại quận Ba tri theo thầy địa lý thi có một kiêu đất tuyệt đẹp hình một con rồng dài 9 cây số ngang, đầu rồng là mộ của cụ Phan thanh Giản, đuôi rồng là một của cụ Đỗ Chiểu.

Căn nhà bà sinh trưởng ở trung tim con khủng long này.

Về sau quan Tây biến căn nhà của bà thành nhà hộ sinh tức nơi ứa tạp, làm Rồng mất tánh linh khiến Nữ Giáo chủ long đong lận đận, đường con vát vã, đường chồng đỡ dang, sáu lần míc vòng lao lý vi quốc gia đại sự.

Là nữ tài tử Lê Tâm trong phim « Một buổi chiều trên Cửu Long Giang », Hoa khôi tài tử ăn ảnh tại Paris

Năm Nữ Giáo chủ 17 tuổi, nổi tiếng hoa khôi toàn quốc hồi đó, khiến Hắc công tử, Bạch công tử chết mê chết mệt.

Khoảng năm 1930, Nữ Giáo chủ bèn gởi hình sang Paris được Hội Đồng Giám Khảo chấm hạng nhất. Cấp bằng danh dự là Nữ tài tử đẹp ăn ảnh nhất.

Cũng cùng năm đó, đạo diễn Anton Giàu mời bà đóng vai chính trong phim, « Một buổi chiều trên Cửu Long Giang ». Cuốn phim này chỉ dài 60 mét, vì thiếu tài chánh nên không thực hiện nổi dù bà hy sinh lồng vốn bù đắp rất nhiều.



Ngày 19 tháng chạp năm Giáp Ngọ (1954) Bà Trần Thị Năm 36 tuổi lên ngôi Giáo Chủ với mỹ danh : Đức Bà Trúc Lâm Nương.

Ba người tình, một mối hận lòng!

Người tình thứ nhất là sinh viên tên Nguyễn Bich cùng là đồng chí của Nữ giáo chủ trong Thiên Địa Hội. Từ tình đồng chí biến thành tình yêu rất là khăng khít tâm đầu ý hợp, thực trai tài gái sắc. Thiên Địa Hội bị tan vỡ, sinh viên Nguyễn Bich bị bắt đày đi Côn Đảo rồi chết tại đây. Mãi sau khi cách mạng tháng Tám thành công, «Cụ Hồ» sắc phong đổi Quốc Ba Tri tỉnh Bến Tre thành quận Nguyễn Bich. Mỗi tình thật trong sáng, lý tưởng, mỗi tình đầu bà không bao giờ quên đặng.

Người tình thứ hai là một điền chủ, cứ như lời nữ giáo chủ nói ihi để dễ bề hoạt động cho cách mạng, bảo đảm các đồng chí vì ông địa

chủ là tay hào phú có tài mệt trong vùng thường thường cho mệt thám nhau nhẹt. Cuộc tình này chỉ kéo dài được ba năm thì tan vỡ, lý do ông địa chủ này cả ghen quâ, mà bà vốn đẹp lại vì phan sự phải giao tiếp với nhiều nam đồng chí. Dù chung sống đến ba năm, nhưng mục đích chính chỉ là cái binh phong hoạt động cho cách mạng nên Nữ giáo chủ đã không có con với ông Địa chủ này.

Mỗi tình thứ ba cũng theo đuổi với mục đích trên, mỗi cuộc tình là một binh phong che mắt sở mệt thám, do đó vào khoảng năm 1939-1940, bà kết hôn cùng «Cô mì» Lê Tấn Định, cháu gọi Ông Cửu Bộ Trưởng Nội Vụ Lê Tấn Mầm là chú ruột. Mỗi tình kéo dài được 10



ẢNH CHỤP NĂM 1953

(1) Hồ Hữu Tường (Dân biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa). Môn đồ tiên khở của Đức Bà với Hồng danh : Hồng môn Địch Chân Tử. Ông Tường đang điều khiển cuộc lè của các tên tòng nhập đạo.

năm thi chấm dứt, khi thấy có nguy chia đồi đất nước, con đường dùng đảng cứu nước thất bại bà cắt đứt đường tình với « Cò mì » Lê Tân Định vì vai trò binh phong của đương sự không còn cần thiết nữa. Bà quyết định đứt tình, đứt đảng lập đạo cứu đời. Cũng không có người con nào vì ông Định cũng chỉ là binh phong.

Chủ tịch hội Phụ nữ Cứu Quốc Miền Đông Nam Bộ cánh tay mặt của T. đức Thắng, Tr. văn Giàu, « sư mẫu » của Ng. thị Bình, Ng. thị Định, Mai văn Bộ...

« Cách mạng tháng tám bùng nổ, toàn dân chống Pháp dàn đội lập, v.v. và v.v. Người kháng chiến thuần thành vì quốc gia dân tộc ai cũng biết Nữ giáo chủ. »

Khi Pháp tái chiếm Saigon, Saigon thất thủ, Ủy ban hành chính kháng chiến rút về 18 vường trầu (Hóc môn) rồi Tha la xóm đạo (thuộc quận Củ Chi Hậu Nghĩa bây giờ).

Chủ tịch Trần văn Giàu cử bà làm Chủ tịch Hội phụ nữ Cứu Quốc MĐNB và đưa cho bà toàn quyền sử dụng 100.000đ đồng đương (tương đương với 5 triệu bạc bây giờ).

năm 1952 do cơ trời chỉ bảo, con đường vô nhân giải phóng dân tộc bằng sắt, thép, máu lửa không được... khuyên dụ Bình, Định, Bộ về lập Đạo Hồng Môn cứu đời cứu nước chúng không nghe, khốn khổ bị đáy, làm cho đất nước tang thương đến bây giờ. Đó là điều khiến bà áu hận nhất.

Nữ diệp viên tài ba làm cờ Ba De phải đai rơm xin lỗi

Từ năm 1945 đến 1946 sau khi xây dựng xong các cơ sở cho Phụ Nữ Cứu Quốc miền Đông Nam Bộ, Thấy việc Công tác thành (tức công giàn diệp trong vùng địch là quan trọng) để đánh Pháp cứu nước.

Nữ Giáo chủ bèn về thành hoạt động vì có bình phong « Cò mì » Lê Tân Định.

Khi về thành hoạt động bà già nhập Hội phụ nữ của Mặt trận Bình dân Nam bộ. Bà được cử làm chủ tịch (Hội này tương đương với Hội Phụ Nữ Liên đội thời Đệ nhất Cộng Hòa) do nhan sắc và sự hiết hiệp của Nữ giáo chủ nên bà được ông Nguyễn Tân Cường Giản đốc Cảnh sát Đô thành tiên khởi lúc bấy giờ rất nể.

Thế là Nữ giáo chủ bèn thuê một villa ở đường Nguyễn Văn Nhậm tức đường Phát Diệm làm trụ sở của Hội Phụ Nữ Bình Dân Nam bộ. Ngoài ra còn được ông Cò Cường cấp một khẩu súng lực đường hoàng.

Vững như bàn thạch, Trụ sở Hội Phụ Nữ Mặt trận Bình Dân của Pháp ai dám dòm ngó. Bịt thụ này lại có lầu, nên thường trực ở trên lầu bà có một tiểu đội cán bộ Việt Minh hoạt động.

Tại thằng Hoài (tức Đạo Sĩ Nguyễn duy Hin ngày nay) nên cơ sở bị khám phá

Cứ như lời Nữ Giáo chủ tâm tình, thi thằng Hoài tức Đạo Sĩ Nguyễn duy Hin ngày nay nó i y, bùa bối, không có theo đúng nguyên tắc phòng gian bảo mật nên bị bà Phán chủ nhà đi báo Tây đồn khám.

Vào một tối, trong Trụ sở có chứa 2 bao bố dagénan, vài trăm tờ báo Cảm Tử, khoảng chục cây súng thì mặt thám ập vào bắt.

Bà bèn bình tĩnh nhận trách

nhệm, lấy súng lục đưa cho tên Thanh tra mặt thám Tây coi. Nhưng bà khôn ngoan dấu thẻ mang súng đi để đánh lừa mặt thám Tây tướng địch thị bà là VM. (thời đó có lệnh xét ai mang súng không thể họ sát tại chỗ), Mưu trí có thừa, đàn bà dễ có mẩy tay.

Nhờ đó mà mặt thám tướng bắt trộn ở rồi dồn vô bắt bà. Thế là tên Hoài chạy thoát trốn về Phú Lâm nên ngày nay chúng ta còn may mắn có Đạo Sĩ Nguyễn duy Hin.

Chỉ 12 tiếng đồng sau, Mặt trận Bình Dân cao thiệp bà thông thả ra về. Cò Ba-De đích thân mở sâm banh mời bà uống, lái xe đưa Nữ Giáo Chủ về.

Khi về nhà lo cho thằng Hoài 200\$ đang trốn ở Phú Lâm, 200\$ lúc tựa, vì trốn vào tiêm hút, vì nhờ 200\$ của Bà thằng Hoài bèn hút á phiện cho đỡ sợ nên nghiện đến ngày nay. Thật tội nghiệp.

Cứ như lời Nữ Giáo Chủ, Nguyễn duy Hin bảy giờ sơ bà lâm, ăn hận lầm. Nhưng lúc nào bà cũng nghĩ đến thằng Hoài đã mang nghiệp chướng, bà thường cầu nguyện cho Hoài được thân làm thường an lạc, mặc dầu Hoài là người thứ nhứt phá đạo bà (Hồi là báo Tiếng Chuông). Suy tư một tí, Nữ giáo chủ kề đến Trần Tân Quốc. Bà còn nhớ cho Trần Tân Quốc từng các bậc đê uống cà phê, đi ra Saigon làm báo. Nữ giáo chủ khen Trần Tân Quốc, Đào Hưng Long có chí, nhưng Trần tấn Quốc có cái tài đáng yêu là thay vợ như thay áo. « Bà ghét nó từ lúc nó mè con Thanh Loan mà bỏ vợ lớn ».

Nhà báo Trần Tân Quốc nổi tiếng đôn hậu với ngôi bút chân thực, đẹp sắc bén. Nữ giáo chủ Hồng Môn nói vậy xin ghi nguyên vắn như vậy cho bài « Điều tra thêm phần cởi mở, vu vẻ, bao dung. »

Sáu tháng liền ăn toàn rau cải để được các mòn đệ Tri Tôn lên ngôi Giáo chủ

Xin nhắc lại Nữ giáo chủ có tục danh là Trần t. Năm, khó nuôi, ký gửi cho dưỡng phụ nên có tên mới là Trần Thạch Hoa, tuổi thật 63 tức nữ giáo chủ ra đời vào năm Tý hoặc Hợi (?)

Hơn ba năm nay long đong vất vả

lo nhà lo nước đến năm 1952 chán việc thế sự bà về xóm Chợ nhỏ lập đạo cứu đời, ban đầu bằng cách huyền cơ soi căn thuyết pháp cho bà tánh tại căn lều cỏ xóm Chợ nhỏ (Gia định).

Nhờ truyền bá đạo lý bằng Huyền cơ soi căn, ai đến vấn kế chỉ trong tích tắc bà cho 1 bài thất ngôn bài cú. Bốn câu trên về quá khứ, bốn câu dưới về vị lai.. nên đệ tử rất đông, chẳng lập được cung điện rực rỡ nhưng cũng khá khang trang thanh tịnh.

Một cung điện hình bát giác làm bằng gỗ, lợp ngói, có lầu là nơi Nữ giáo chủ « Tịnh »; dưới là nơi thờ phượng, thuyết pháp, ban cơ vận vận...

Sau sáu tháng bà Trần thị Năm tức Tr. thạch Hoa ăn toàn rau cải. Các hàng mòn đệ tiên khởi tổ chức « Đại lễ Tri Tôn Đức Giáo Chủ Hồng Môn » Đó là ngày 19 tháng



chạp năm Giáp Ngọ (1954), năm tròn giấy tờ bà mới có 36 tuổi, tuổi thật thì ngoài 40 !

Vết tích lè Tri Tôn lên ngôi Giáo chủ :

Ngày nay, kỷ niệm lè Tri Tôn lên Ngôi Giáo chủ còn lại là một cái ngai (Ngai vàng Giáo chủ) làm bằng gỗ tạp như cái kệ để sách, hơi khác một tí là các góc cạnh đều uốn cong.

Kệ này có ba bậc đê bước lên, mỗi bậc cao 40 phân, như vậy kệ này cao lối thước hai. Trên kệ có đê một cái ghế có bọc nệm. Bây giờ những thứ này quá cũ vải mục, nhiều chỗ rách vì chuột cắn, trông rất mất vệ sinh. Trước ngai, sau ngai đều cẩm cờ, cũng quá cũ thèm mang nhện phủ nên bảy giờ không phân biệt được màu gì.

Đặc biệt có một thanh kiếm gỗ

(XEM TIẾP TRANG 41)

Quốc sách

Nhóm Hà thúc Nhơn ra đời được 3 tuần lễ nay rồi, được bà con hoan nghênh quá cỡ. Nhưng vốn là người không a dua theo quần chúng, bần đạo xin trình bày mấy ý kiến trái ngược hẳn các tiếng hoan hô.

Trước hết bần đạo xin phè bình ngay chủ trương chống tham nhũng của nhóm Hà thúc Nhơn là sai lầm.

Sai lầm ngay tận gốc !

Bởi thay vì chống tham nhũng, chúng ta cần phải nâng tham nhũng lên hàng quốc sách ! Coi tham nhũng là căn bản, rường cột của chính sách quốc gia thì cam đoan dân sẽ giàu, nước sẽ thịnh.

Làm thế nào để thi hành một quốc sách tham nhũng ?

Sau đây là kế hoạch của bần đạo : Điều thứ nhất là chúng ta bãi bỏ tất cả các thứ lương bổng. Công chức các cấp không ai được lãnh lương nữa. Ngân sách quốc gia sẽ tiết kiệm được mấy tỷ bạc.

Thay vì lãnh lương bổng, chính phủ cho phép công chức được lãnh tiền lì sì của dân chúng.

Điều đó rất hợp lý. Dân chúng đến công sở cũng được cung ứng các dịch vụ, vậy thời họ phải bỏ tiền ra trả ngang tức khắc chờ ? Ví dụ vò tiệm hớt tóc sửa cái đầu ta trả 100 đồng, thi đi xin 1 cái giấy phép xây cất, ta trả vài ngàn bạc có khác chi đâu ?

Như vậy là ta biến đổi phương thức quản trị các công sở thành giống như là quản trị các xí nghiệp tư nhân.

Lúc đó cam đoan công việc các sở sẽ chạy nhanh lắm, không còn cảnh dân chúng phải xếp hàng chờ đợi, phải đi tới đi lui mất công.

Nói ví dụ như việc đi xin giấy hoãn dịch của các thanh niên, sinh viên. Thay vì các bạn mất công đứng đợi ở ngoài cửa sổ phòng động viên, quân dịch cả giờ cả buổi để lãnh 1 cái giấy chứng chỉ hợp lệ quân dịch miễn phí, bây giờ nếu các bạn phải ở ra 10 tý, 1 trăm tý để lãnh giấy cho lé hơn, bạn có chịu không ?

Bần đạo tin là các bạn chịu gấp. Như vậy thời chánh phủ khỏi phải trả lương nhân viên. Còn dân chúng mỗi khi tới công sở sẽ được tiếp đài nồng hậu ân cần như vô một cửa hàng. Thay vì đứng ngoài đường chờ rạc căng, các bạn sẽ được mời vào phòng có gác máy lạnh, có ghế ngồi thật êm, có cả chiếu đài viên xinh như mộng, mỗi cô sẽ mang tới phát cho bạn 1 cái chứng chỉ hợp lệ quân dịch ! Nếu bạn chỉ 10 tý sẽ có cái chứng chỉ có giá trị trong 1 tuần. Nếu bạn chỉ 100 tý, người đẹp thò ra chứng chỉ 1 tháng. Nếu bạn chỉ nhiều hơn, chứng chỉ có hiệu lực dài hơn.

Chịu chưa ? Bần đạo tin rằng nếu chánh phủ mạnh dạn áp dụng quốc sách lì sì này, toàn dân sẽ hoan nghênh là cái chắc.

Hết tham nhũng

Tại sao quốc sách lì sì lại làm cho nạn tham nhũng bị tiêu diệt ?



ÔNG ĐẠO CẤY

Lý do dễ hiểu, vì lúc đó tất cả các mớ tiền mà hiện nay ta kêu là hối lộ, sẽ được cải danh là tiền thù lao, hay là tiền lì sì !

Nói cách khác, khi mà suốt dọc từ trên xuống dưới, ta coi chuyện các viên chức lãnh lương trực tiếp từ dân chúng là chuyện đương nhiên, thi chủ còn ai than phiền về nạn hối lộ nữa !

Chỉ có 1 điều khó khăn, là viên chức các cấp sá ganh ty lẫn nhau. Ví dụ ông thư ký sẽ than phiền rằng anh túy phái được lãnh lương cao hơn mình vì tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn. Trèn nữa thi ông chủ sự buồn rầu vì ông thư ký hưởng một số lợi tức khá hơn mình vì chính ông phát đơn từ giấy mà cho thân chủ.

Lên trên nữa thi ông chánh sở ghen ghét địa vị của ông chủ sự, ông giám đốc thèm thèm chỗ ngồi của ông chánh sở v.v..., và cuối cùng là các ông Tổng Trưởng, Bộ Trưởng sẽ chán nản không muốn làm việc vì đồng lương chênh lệch của mình chỉ bằng 1 phần trăm lương bổng của anh túy phái.

Ta thấy ngay đó là 1 nỗi khốn về tâm lý và xã hội.

Nhưng xét kỹ thì ngay bây giờ chúng ta cũng thấy cùng một nỗi khốn tương tự, chỉ ngược chiều lại mà thôi.

Nghĩa là bây giờ anh túy phái đang chửi thầm ông Tổng Trưởng, thèm thèm cái ghế Tổng Trưởng. Mai mốt ông Tổng Trưởng sẽ chửi thầm thằng cha túy phái và cố gắng nuôi con đi học mai mốt thành tài sẽ lên cức túy phái.

Bản chất xã hội vốn bất công như vậy, có thể thay đổi đâu ?

Nhưng muốn thay đổi cũng có cách. Trong một chế độ lấy tham nhũng làm quốc sách, chúng ta vẫn có thể thực hiện được công bằng xã hội như thường. Hy vọng còn công bằng hơn một xã hội chuyên mua leo leo nói chống tham nhũng là khác.

Thực hiện công bằng cách nào ?
Xin xem hỏi sau sẽ rõ.

Công bằng xã hội

Ta biết rằng anh túy phái trực tiếp với dân nên lãnh lương nhiều hơn anh tổng trưởng. (Xin đồng bào hiểu chữ lãnh lương theo nghĩa mới nhé)

Nói ví dụ 1 ông Thủ tướng mà muốn ăn tiền của dân thì khó làm, chờ 1 anh Cảnh sát công lộ mà muốn bắt vài bò lai rai đâu có khó ? (Nói ví dụ chơi vây thôi, đứa nào nghĩ là thiệt nó bị phạt vạ).

Nhưng ta lại chờ quên rằng chính TT chọn người làm thủ tướng, thủ tướng chọn tổng trưởng v.v. suốt dọc xuống cho tới ông chánh sở có quyền chọn chủ sự, chủ sự có quyền chọn túy phái.

Với hệ thống cấp bậc như vậy, thời anh túy phái có lãnh lương của dân nhiều, thì ông chủ sự sẽ phải được lãnh lương của túy phái, ông chánh sở sẽ lãnh lương của ông chủ sự v.v... cho tới ông thủ tướng sẽ lãnh lương của ông tổng trưởng, còn TT, thống, ngài sẽ lãnh lương của thủ tướng phát cho.

Vậy trong chế độ mới do bần đạo sáng tạo ra, ông trên sẽ lãnh lương của ông dưới, ông dưới cũng sẽ lãnh lương của dân v.v... Đó mới thiệt sự là dân chủ vậy. Và công bằng xã hội thi khởi nói, cam đoan sẽ không than phiền chi hối, báo chí cũng không tồn phi giấy đang các vụ tham nhũng, thay vào đó ta đang tiếc tiếc thuyết Nguyễn Long coi chờ.

Nhưng bà con còn hỏi : Vậy chờ dân chúng sẽ lãnh lương của ai ? Không lẽ dân chúng đóng góp phát lương hoài mà không được lãnh chi hết sao ?

Có chứ !

Đã biểu công bằng xã hội mà !

Dân sẽ lãnh lương của Tổng thống.

Nghĩa là trong các kỳ bầu cử, ứng cử viên nào trả lương cho dân thiệt nhiều, đưa nhiều quà tặng, nhiều tiền bạc cho dân, dân sẽ bầu ông lên.

Tức là Tổng thống sẽ phát lương cho dân, còn dân phát lương cho ông túy phái, túy phái phát lương cho ông chủ sự, đọc dọc lên hoài cho tới ông Thủ tướng phát lương cho ông Tổng thống.

Như vậy là cả nước đều được lãnh lương, mà không có ai phải ăn hối lộ nữa.

Còn vụ những lạm của công, thuế kép, dĩ công vi tư thì sao ?

Thưa không có vấn đề đó. Nếu ta cách mạng các công sở, biến đổi sang phương thức quản trị như là xi nghiệp tư thi đấu còn của công mà lo ? Ông chủ sự sẽ có quyền coi tài sản của phong là của mình. Ông giám đốc toàn quyền sử dụng ngân sách vật liệu của nhà như hàng tư của mình làm chủ.

Ông Tổng trưởng hành xử công nho công quý như là thuộc tài sản riêng mình, và lên tới ông Tổng thống ngài có quyền coi của cải quốc gia cũng thuộc ngân sách gia đình vậy.

Tóm lại không ai mang tiếng tham nhũng vì lấy của công làm của tư xưa.

Đó mới thiệt sự là đại cách mạng ! Cách mạng tư tư tương lai ! Vì nó xóa nhòa biên giới giữa Công và Tư !

Sau khi bần đạo đã trình bày điều hay lẽ thiệ rồi, thì chắc chắn hẳn nhóm Hà thúc Nhơn sẽ phải thay đổi chủ trương chống tham nhũng nhằm thành lập một « Ủy ban Vận động Quốc Sách Tham nhũng »

Ủy ban này phải mời bàng được các luật gia tên tuổi cõi các ông Tổng Trưởng Tư pháp tham gia. Vì căn bản của cuộc vận động là thay đổi cả pháp lý của chính thể, bãi bỏ chế độ lương bổng, tư hữu hóa các công sở và, cuối cùng là thay đổi cả hiến pháp lận !

Thiếu các luật gia thì cuộc vận động sẽ hư hổ !

Đớp bộn

Trong khi chờ đợi nhóm Hà thúc Nhơn bắt ngoan cố ; biến quay về theo hướng tiến bộ của lịch sử, bần đạo cũng xin lên tiếng giúp Nhóm này đánh tan vai phát hiếu lầm.

Thứ nhất là có bạn gán cho nhóm này danh dự được CIA thuê. Nói thiệt sự theo như bần đạo biết thì CIA tuyên mộ nhân viên kỹ lâm. Ngay ông Đạo Cây nộp đơn từ lâu mà hồ sơ còn chưa được cứu xét, sirc máy mà máy tay cà trùn như Uyên Thảo, Hà Thế Ruyet... đã được tham gia ?

Thứ hai là có bạn ngờ rằng nhóm Hà thúc Nhơn nhận vô Cục Quân Y. Thực ra nhóm này hiện đang đòn hết nội lực vào... có Lữ Văn. Tham nhũng là hương hoa đất nước, ai nấy đều hưởng chung. Ta chờ nên đánh hết tiếng tham nhũng vào mình.

Ngoài ra, bần đạo còn được nghe một dạo hữu phát ngôn rằng :

Nhóm Hà thúc Nhơn chúng nó có « tuy ô » lớn lắm. Chúng đã được khá nhiều hồ sơ. Chúng sắp đớp bộn rồi ; vì bọn tham nhũng sẽ phải tới lạy mà dâng tiền !

Nghe nói tiếng « đớp bộn » chắc các bạn buồn lâm. Bần đạo xin trân trọng an ủi, xin các bạn đừng buồn. Trên nước Việt Nam Cộng Hòa, 17 triệu dân thi có tới 16 triệu vừa bị nghi là tay sai Cộng Sản vừa bị nghi là tay sai Xứ. Ai không bị chụp mũ không phải là người Việt chính công, mà phi giao Hoa cũng là gốc Thượng, chỉ đáng đi trình diễn văn hóa dân tộc cho cụ Mai Thúy Truyền coi thôi.

Giống như ông Đạo Ủ Ủ, một bữa có người hỏi : « Lớp này ông đạo sao ? » Ông trả lời vắn tắt : « Ôi chao ! Bè bộn ! » Vậy mà cũng bị hiểu lầm. Vì chử « bè » trong ngôn ngữ hippy có nghĩa là tục lầm.

Cho nên ta khà chờ nên buồn rầu khi bị hiểu lầm, chụp mũ vậy !

Ăn miếng, trả miếng

Trong tiệm ăn đông khách, chàng trai tuổi đã ý một thiếu phụ ngồi ăn một mình trong vắng lặng, hèn hè bùi giùi lèi gá gém vào tờ giấy nhỏ anh bồi bón Jem đèn cho nàng. Chàng bị từ chối bằng tờ giấy trả lời ghi vài lời sỉ và rất nặng. Đem lòng thù oán, khi ăn xong, chàng đi ra khéo ăn xú và khi đi ngang bàn nàng, dùng lát để nói :

— Xin lỗi bà... Hồi này tôi nhìn bà làm ra bà đi tôi...
Bà cũng nhiều, tuổi như đi tôi vậy...

— Nếu vậy cậu lại làm lần nữa tôi. Chị em tôi không có người nào làm... điểm cờ...

SINH HOẠT

VĂN HỌC

NGHỆ THUẬT

Họa sĩ NGUYỄN TRUNG đóng cửa phòng triển lãm vào ngày 10-11-1970 với một nỗi bực mình.

Số là khi khai mạc phòng triển lãm Nguyễn Trung, Nguyễn Khai, Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Trung bày 6 bức tranh sơn dầu, trong đó có 2 bức đã dành riêng.

Một ông bác sĩ tên Nguyễn Hữu Ý ở đường Hai bà Trưng đã tới xin mua ngay 3 bức tranh của Ng. Trung giá tiền khoảng 60 ngàn một bức.

Nhiều người yêu tranh Nguyễn Trung khi tới coi phòng triển lãm đã thất vọng vì tranh đã bán hết không tới lượt mình mua.

Nhưng đến ngày đóng cửa phòng tranh Nguyễn Trung cho dưa 3 bức họa tới địa chỉ của vị bác sĩ yêu tranh nọ, thì ông này lảng ra không nhận, Nguyễn Trung chỉ còn biết chưng hửng!

Họa sĩ HỒ THÀNH ĐỨC nhân dịp này kể lại chuyện một lần Hồ thành Đức triển lãm, một kiều dân người Mỹ đến ghi tên mua 1 bức tranh. Khi phòng triển lãm đóng cửa thi người Mỹ yêu tranh cũng biến mất. Hồ thành Đức bèn giao tranh tới tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Sài Gòn.

Đó cũng là 1 hình thức Viện Trợ Văn Hóa.

Mùa triển lãm tranh đang vượng. Tại Trụ Sở Pháp Văn Đồng, minh hội, sau cuộc triển lãm trên còn có NGUYỄN TRÍ MINH TRẦN VĂN THỌ cũng bày tranh.

Và sau đó sắp tới cuộc triển lãm ảnh của nữ họa sĩ BÉ KÝ từ đầu tháng 12-1970.

Họa sĩ THUẬN HỒ sẽ triển lãm từ 20-11 tại Hội Việt Mỹ.

Nạn lụt miền Trung năm nay cũng có ảnh hưởng tinh binh tiêu thụ sách báo văn nghệ.

□ HẢI-LƯU

LTS : *Theo lời yêu cầu của đa số độc giả trả lời phiếu trưng cầu ý kiến của Đời, từ tuần này Đời mở lại hai trang SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT. Mong các văn nghệ sĩ nhất là quý bạn ở các tỉnh xa cõng tác cùng tòa soạn để hai trang sinh hoạt được phong phú hơn.*

Các tỉnh miền Trung là một thị trường lớn tiêu thụ sách báo. Nhưng trong tình trạng bão lụt, các độc giả cũng lo chạy gạo như ai, mà các phương tiện chuyên chở bị chậm trễ nên số bán tất bị giảm đi.

Đoàn trước tình trạng đó, nhà xuất bản Lá Bối đã ấn hành xong 2 cuốn sách mới nhưng đành phải tạm giữ trong kho chưa phát hành.

Nhà xuất bản QUẢNG HÓA của nhóm sinh viên Quán Văn ngày trước nay lại hoạt động mạnh.

Tối thứ hai 16-11 anh em Quảng Hóa đã tổ chức tiếp tân để giới thiệu tập nhạc mới « YÊU NHAU KHI CÒN THƠ » của cặp song ca LÊ UYÊN - PHƯƠNG.

Vợ chồng Lê Uyên - Phương là cặp song ca số 1 ở thủ đô hiện nay, đang cộng tác với Khánh Ly.

Tập nhạc « Yêu nhau khi còn thơ » gồm 10 bài tình ca. Bia và phụ bản của Nguyễn Quỳnh rất gò !

Trong buổi tiếp tân của Quảng Hóa, còn có các nhạc sĩ CUNG TIẾN, PHẠM TRỌNG. Cung Tiến đã cao hứng hát bài Lê Đà Xanh, và Phạm Trọng cũng ca thả giàn. Nhạc sĩ NGÔ THỦY MIỀN và bạn Hoàng Phúc trình bày 2 ca khúc mới.

Nhạc sĩ NGUYỄN ĐỨC QUANG vừa báo hiệu một chuyến hướng trong khuynh hướng sáng tác của anh.

Cây trụ của phong trào Du Ca này, sau những năm lê gót trong các trại công tác sinh viên, học sinh để hò hỉ những bài ca « Cộng đồng », sau một năm im tiếng đã hoàn thành 19 ca khúc mới.

Những ca khúc này không nhằm vào quần chúng của trại công tác, không phải là những bài hát chung.

Đây là những bài hát lên án bọn gây chiến tranh và bọn đầu cơ chiến tranh.

Khác với các ca khúc TRỊNH C. SƠN, nhạc Nguyễn Đức Quang chú ý đến những tiết nhịp mới, nhất là tiết nhịp của trào lưu nhạc phổ thông trong giới trẻ quốc tế, và lời ca của Nguyễn Đức Quang thi thảng tuột, có sao nói vậy, không được làm đẹp và thi vị như Trịnh Công Sơn.

Được hỏi có phỏ biến tập ca khúc mới này chăng, Nguyễn Đức Quang cho biết : « Phỏ biến hạn chế trong vòng thân hữu ».

Tuần báo HIỆN TƯỢNG với nội dung « thời sự văn học nghệ thuật » đã ra mắt được 3 số.

Nhóm chủ trương có Lê hoài Quỳnh, Nguyễn Tuyên, Nguyễn Văn Đậu, Lê Minh Điền. Cộng tác thường trực có Nguyễn Dinh Toàn, Uyên Thảo, Trung Dương, Đỗ Quý Toàn, Nguyễn khắc Ngữ, Nguyễn Trung.

Trong số đầu dưới bút hiệu Ngô Ngôn, một nhà văn đã kịch liệt bác bỏ lời tuyên bố của cụ Mai Thọ Truyền rằng cụ không cầm nổi VN có bốn ngàn năm văn hiến, vì sợ mắc cỡ.

Số thứ hai, Nguyễn Trung đã chia chát trách những người nô lệ hình thức, quá khích, kỳ thị khi đòi hỏi họa sĩ phải nhất thiết mô phỏng các tranh cõi diễn. Họa sĩ Nguyễn Trung gọi đó là cuộc « làm tinh ái với xác chết ».

Các sách mới ra để bà con chọn đọc :

HÀNG ĐỘNG MỚI tập truyện của PHAN DŨ, CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO tập tiểu luận của NGUYỄN HỮU HIỆU, VƯƠN QUỐC LÃNG truyền của VIỄN LINH, QUA HÌNH BÓNG KHÁC của DU TỬ LÊ.

I CUỐN SÁCH

SONG NGOẠI

Tác giả : Quỳnh Dao

Dịch giả : Liêu Quốc Nhĩ

N.X.B. : Hàn Thuỵ

Từ nhiều năm nay, khi nói đến các dịch phẩm của văn chương Trung Quốc, ở Nam Việt Nam người ta chỉ thấy :

Thứ nhất là các tác phẩm cổ điển, như Sử Ký của Tứ Mã Thiên mới được 2 ông Nguyễn Hiển Lê và Giản Chi dịch chẳng hạn.

Thứ hai là các tác giả nổi tiếng đầu thế kỷ 20 này như Lô Tấn, Ba Kim, Lãm Ngữ Đường, Hồ Thích, Từ Vũ...

Rất ít khi có 1 tác phẩm của nhà văn thuộc lớp trẻ được dịch sang tiếng Việt.

Quỳnh Dao là 1 nữ sĩ thuộc lớp trẻ ở Đài Bắc. Năm nay cô mới ngoài 30 tuổi, và cô đã nổi tiếng từ mươi năm nay ở Đài Loan.

Cụ Võ Huyền Đắc đã giới thiệu cô như vậy : « Ở Đài Loan, ta có thể nói, không ai không biết đến cái bút hiệu Quỳnh Dao ; và tại ĐNA có 1 số lớn độc giả hâm mộ cô. Những cuốn chuyện của cô đã đem lại cho bao người sự hoan hỉ, sự vui lòng, đẹp ý, hay sự khích cảm... » (trích tạp chí Văn).

Song Ngoại là tên một tiểu thuyết nổi tiếng của Quỳnh Dao. Tên truyện có nghĩa là « Bên Ngoài Cửa Số ».

Đây là một câu chuyện tình ái rất có mùi « Tự Lực Văn Đoàn » nhưng được diễn tả bằng một bút pháp vững chắc, tế nhị, và không có chi ý luân lý hay phong tục nào cả.

Cô nữ sinh Giang Nhạn Dung yêu ông giáo sư văn chương Khang Nau, một thầy giáo già vợ, có tâm hồn nghệ sĩ, có lương tâm yêu nghề.

Thế giới của một trưởng nữ trung học, các cô nữ sinh tình

vừa châm súng thi chông vở trồ xuồng đất. Nam cố gắng chộp lấy, điều thuốc lại rơi ra, chàng khom người xuống tìm thuốc, khù khụ ho...

Nàng bỏ ra về, và không biết về đâu.

Đại khái đây là một câu chuyện đan bà, đan bà viết cho đàn bà đọc, có thể làm thỏa thức cả ngàn cô nữ sinh ngày xưa và bây giờ.

Chỉ có dịch giả Liêu Quốc Nhĩ là đàn ông. Anh dịch từ bản Hoa văn sang tiếng Việt, sáng sủa và bình dị.

V.H.B.

Nhán tin

Tuần báo Đời mong nhận được tin tức sinh hoạt và tác phẩm của các văn nghệ sĩ và nhà xuất bản.

Xin gửi về tòa soạn cho Vương Hữu Bột.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang già truyền ở Bắc Việt)

Có bón nhiêu nơi tại Hải Ngoại Của người giòng họ. Cũng được kă nghiệp phát triển tại các quốc gia cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Đời đào khí lực « nguyên khí tạo hóa vũ trụ », khí thiêng Sông Núi (VN). Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực, gốc tinh, Quê Hương Dân tộc. Linh diệu phi thường.

— « Bì Pháp » già truyền đặc biệt của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM DƯƠNG LÝ, đồng phương linh động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh (của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh) (Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tô Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965 (KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh đau răng. Bồi sinh lực răng. Giả chua rụng răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự Quê Hương (VN); Phụng hưng kinh tế Xứ sở — Phụ vụ đồng bào Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC : NAM KÝ 1033A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rạch Cát, Quęo (cua) Hậu Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu Phú Lâm Cholon, Thuốc Cao 50\$. Nước 355 sấp lên...



Người ta cho rằng, một ngày rất gần đây không còn tiếng dâm ô nữa mà chỉ còn tiếng DÀM bởi dục tình đã ra cả đến ngoài đường phố, xuất hiện ngay cả trong các đèn thờ thần thánh, cũng như ở Giao chánh vẫn đề tham nhũng dần dần thành một cái gì rất sạch rất đáng viết lách ca tụng ! Tham nhũng đã trở thành một trò chơi hấp dẫn như trò chơi xác thịt nếu không muốn nói hấp dẫn hơn. Nhưng ở đây người viết không muốn bàn láo tham nhũng bẩn hay sạch mà chỉ muốn viết với vấn đề một vấn đề tình dục (lại tình dục ! lại SEX !) rất sạch (bạn có thể cho là rất bẩn, Ai cấm đâu !) đó là « Hội Sô Soạng », một loại hội đang phát triển mạnh tại Hoa Kỳ.

Bây giờ mời bạn cởi hết đồ ra (kể cả đồ lót) và chúng ta nhập cuộc. Khi mấy ông bà bạn tôi mời tôi và vợ tôi nhập hội, vợ tôi đỏ mặt nói với tôi : « Cố lẽ mấy ông mấy bà lại rủ mình lập tờ quỷ chứ gì ! » Nhưng mấy ông bạn đã cười chúng tôi và vỗ vai bảo : « Nói thật đây đây không phải chuyện bậy bạ đâu ! Nhập hội để chữa bệnh, để tìm lại được khoái cảm, tìm lại được hạnh phúc của thuở ban đầu ! »

Nhóm chúng tôi đã họp mặt tại một căn nhà rất lớn cách 20 dặm Nam San Francisco. Căn nhà này trông ra mặt bờ biển vàng. Ngoài bạn bè của vợ chồng tôi còn có 6 cặp khác nữa. Chủ nhân căn nhà đã thành lập hội này cách đây mấy năm. Ông ta và bà vợ đã từng học nhiều năm tại viện Nghiên cứu Sô Soạng Esalem Institute về lý thuyết sô mó để chữa bệnh !

Bây giờ ông ta ngồi cạnh chồng tôi và tôi rồi nói rằng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây nên ông cần nói sơ qua về mục đích của hội để vợ chồng chúng tôi hiểu rõ hơn. Ông ta nói :

« Hầu hết người ta khi làm tình, mới chỉ cho nhau về bề mặt mà thôi. Họ chỉ cho nhau những điều gọi là dễ kích thích và cho nhau cơ quan sinh dục mà thôi. Nếu biết cho nhau tất cả, cho nhau hết mình cả thể xác lẫn tinh thần. Mục đích của chúng tôi là làm thế nào chỉ cho các bạn cách cho nhau hết mình đó. Khi ông nhà sô ngực bà, vai bà, hoặc hòn môi bà chẳng hạn, chúng tôi muốn bà phải cảm thấy là ông nhà dụng chạm cả trong thân xác bà. Chúng tôi xâm nhập không những khu thần kinh đang bị kích thích mà là cả các thần kinh tro g cơ thể ! Chúng tôi muốn ông bà sẽ phiêu lưu trong một khoái cảm tuyệt vời mà tôi chắc ông bà chưa bao giờ đạt được trong đời sống vợ chồng từ trước tới nay và điều này sẽ giải phóng ông bà khỏi những gò bó, thắt mắc, những mạc cảm săn có bên trong

Bây giờ tôi thấy chồng tôi cởi quần áo trước. Tôi cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng phải làm cái việc này trước mặt mọi người. Nhưng cuối cùng tôi cảm thấy tro trên khi mọi người đều mặc zéro kini mà tôi thi vẫn cởi áo quần kín mít. Thế là tôi cởi bung hết cả ra như mọi người. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn trên sàn nhà, cứ một người đàn ông lại một người đàn bà. Đến ở trong phòng lò mò dày chất lỏng mìn. Ông Davis (chủ nhà) bảo mọi người nham mìn lại rồi vuốt nhẹ lên bàn tay của người ngồi kế



BẢN HAY SẠCH ?

TẾT

bên, bên trái hay bên phải cũng được. Chồng tôi ngồi bên phải tôi. Một người đàn ông lạ mặt ngồi bên trái tôi. Tôi chú ý đặc biệt đến người đàn ông là mặt khi ông ta sô tôi. Tôi cố tập trung tư tưởng vào hình ảnh chồng tôi để tránh cái cảm giác kỳ cục về người đàn ông đó. Nhưng vô ích. Tôi dần dần cảm thấy một khoái cảm tràn dâng khi bàn tay của ông ta sô lên tôi. Cái cảm giác đó không phải là tôi thèm muốn ông ta nhưng chỉ vì tôi cảm thấy như bàn tay của ông ta sô khấp lên cơ thể tôi kích thích từng giây thần kinh một mạc dầu ông ta chỉ mới sờ tay tôi !

Chúng tôi làm mấy lần như vậy xong ông Davis bảo đến lượt đàn bà sô. Tôi vẫn nhắm mắt và bắt đầu sô trán, tai, mũi, mắt, má, miệng, cảm chồng tôi. Đó là một cảm giác lạ lùng mới mè. Dĩ nhiên là tôi biết rõ khuôn mặt của chồng tôi, nhưng sô chàng theo kiểu này tôi mới thấy ở chàng nhiều nét hay mà tôi chưa từng biết từ hồi lây chàng. Bây giờ tôi đã khám phá ra khuôn mặt thực tuyệt diệu của tôi. Thật là khó có thể tưởng tượng được ! Rồi ông Davis lại ra lệnh cho chúng tôi sô người đàn ông bên trái. Lần này thật kinh khủng, tôi thấy bàn tay tôi run lè

vì xúc động khi sô mặt một người đàn ông chưa hề biết, chưa hề sô !

Kế đó tôi và chồng tôi ngồi đối diện nhau. Ông Davis bảo chúng tôi sô lirng nhau thật từ từ. Chúng tôi tập trung tư tưởng vào những cảm giác đang lên. Chúng tôi cứ sô như vậy ít nhất 10 phút. Trong thời gian này, tôi cảm thấy khoái cảm dâng dần như những lớp sóng biển. Những cảm giác tôi từ những xô xinh của thân xác và tôi cảm thấy hết tôi mà trước đây tôi chưa từng cảm.

Sau đó, chúng tôi trở sang giai đoạn dùng ngôn ngữ để thô lô tâm tình để dốc bau tâm sự với nhau.

Mới đầu tôi cảm thấy thật ngượng ngùng phải nói thật những điều mà tôi chỉ dám làm chứ không dám nói với chồng tôi, bởi nói ra miệng những điều đó tôi có cảm tưởng như tôi chỉ là một cô gái buồn hưng bán phấn !

Nhưng cuối cùng tôi cũng cố nói với chồng tôi như sau :

« Cái mà em thích nhất ở anh là anh đã để ý từng chút một đến những cảm giác của em. Anh không bao giờ có khoái cảm tột độ trước khi anh biết là em đã hứng ». Nhiều người đàn bà muốn nói thật với chồng nhưng lại không nói. Quy luật ở đây là nói hết nói thẳng để vứt bỏ mọi phiền loái mọi thắc mắc.

Sau khi chúng tôi kê lê tâm tình kiểu này, có kẻ đã bắt đầu hôn nhau. Lúc đó ông Davis đến gần bên chồng tôi bảo nhỏ là đến lúc này nếu chúng tôi muốn chuyện đó hãy ở lại ngay trong phòng này, ra bãi biển hay vào một cái phòng ở kế bên để làm chuyện uột át. Ở đây không có gì là bắt buộc cả. Ai muốn theo kiểu nào thì theo.

Cả chồng tôi lẫn tôi đều cảm thấy hứng tình và chúng tôi đã chọn 1 căn phòng nhỏ kế bên đóng cửa lại và đã làm tình. Đây là lần đầu chúng tôi cảm thấy sự tuyệt diệu của liên lạc xác thịt ! Chúng tôi hoàn toàn là cặp tình nhân mới.

Khi tôi rời căn nhà của ông Davis chúng tôi dần dần cảm thấy yêu nhau hơn, si nhau hơn. Tuy nhiên điều này không phải sẽ đến một sớm một chiều, nó xẩy đến từ từ nhưng khi bạn cảm thấy điều đó đến thì thật tuyệt diệu.

Tuy nhiên, theo lời của một bác sĩ phân tâm học thì cũng có nhiều người đàn bà sau khi thử mùi « hội sô soạng » cảm thấy sợ hãi vì cho rằng đàn bà cần phải có những cái thẩm kim không thể nào nói ra miệng được, và không thể làm tình như một con thú.

Những bác sĩ phân tâm học muốn cho những người đàn bà theo kiểu yêu nhau của « hội sô » này thường bảo họ là con người chính là thú vật. Con hổ chẳng bao giờ phiền lòng vì mình là hổ, con ó chẳng bận tâm vì mình là ó, chẳng bao giờ thấy cá than phiền thân phận mình là cá.

Làm thế nào bạn có thể áp dụng phương pháp « sô soạng kê lê » (Touch and Tell) này ?

Bạn phải từ từ như học bài, có kẻ nằm xuống nước vài giờ có thể bài, có kẻ phải mất mấy buổi

mời nói. Nhưng vấn đề quan trọng là bạn phải xuống nước đã !

Dục tình là 1 cuộc phiêu lưu lớn để 1 người đàn ông và 1 người đàn bà cùng chung hưởng. Họ chung hưởng bao nhiêu họ càng sống thực với chính con người mình bấy nhiêu. Một người đàn bà đã phát biểu : « Tôi chưa bao giờ nhận thấy thân hình tôi lại đẹp như vậy kể từ khi tôi và chồng tôi đọc báo thấy hội Sô Và Kẽ ở Nam California và chúng tôi đã áp dụng những điều học hỏi được. Tôi không muốn nói là cơ thể tôi đẹp đặc biệt mà tôi muốn nói thân thể con người nói chung có nhiều nét thật đáng mê ! »

Một thiếu phụ khác phát biểu « Chúng tôi lấy nhau đã cả mười năm và cảm thấy chán nhau, nhưng từ khi áp dụng phương pháp sô và kê lê, chúng tôi đã tìm lại được khoái cảm đã mất. Chồng tôi không còn bỏ tôi đi của mèo trẻ nữa ! Tôi cảm thấy thật khoái khi ông chồng tôi bảo tôi đã làm chàng sương như thế nào và ngược lại. Như vậy người đàn bà mới cảm thấy mình thật là đàn bà và hạnh diện minh được là đàn bà.

Nhiều người cho rằng các giới trẻ đang tìm khoái cảm trong ma túy như cần sa, LSD chẳng hạn là một điều tai hại. Chỉ có phương pháp sô và kê lê mới đem lại được hạnh phúc cho con người. Nó mở đường dẫn ta vào con người thật của ta, vào khoái cảm thật và vào tâm hồn thật của ta.

Đề kết luận có thể nói rằng phương pháp sô và kê lê không thể nào giải quyết hết mọi vấn đề tình dục của con người.

Những kỹ thuật này cũng không phải chỉ để những kẻ bị rắc rối tình dục được sử dụng. Ngay cả những kẻ yêu nhau rát rít vẫn có thể áp dụng sô và kê lê hay bất cứ một phương pháp mới mẻ nào như thường.

Sô soạng đã xưa như trái đất nhưng thế mà luôn kể chẳng biết sô thế nào để thỏa mãn người tình và các bà xã mà chính sô soạng lại là chìa khóa mở vào những khoái cảm tuyệt diệu nhất con người. Bạn có chìa khóa chưa ? Bạn đã biết xoay chìa khóa cho điều nghệ chưa ?

MỪNG VUI

Ngày 19-11-1970 Ông Bà HỒ NGỌC HIỆP
đã cho phép Trưởng Nữ :

cô HỒ THỊ HƯƠNG

kết duyên cùng :
cậu LÊ VĂN LƯỢNG

Xin góp vui với Hồ thông già

Ông Bà LÊ CÁNH NHỎ
và gia quyến

Những giai thoại về Văn Nghệ Sĩ tiền chiến của Hà Nội hôm nay

KIM NHẬT

(tiếp theo đời số 59)

LTS : Đây là những chuyện gop nhặt do những người từ bên kia chiến tuyến kể lại.

Có người là văn nghệ sĩ, có người là cán bộ, là sinh viên, học sinh v.v... hoặc có người sống chung, công tác chung, hoặc tiếp xúc nhiều lần, hoặc chỉ nghe tên biết tiếng, mà chưa bao giờ gặp mặt. Tựu trung họ là chứng nhân cho những văn nghệ sĩ tiền chiến như: Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Hoàng Cầm, Nguyễn Hồng, Thanh Tịnh v.v... hiện đang sống tại Hà Nội hôm nay.

K.N. tôi chỉ làm công việc sưu tầm ghi lại giới thiệu với các bạn. Do đó, những giai thoại này tự nó, nó mang tính chất «tin tức sinh hoạt văn học nghệ thuật», không là thứ tài liệu tuyên truyền cho chế độ này hay chế độ khác. Bởi đó không là công việc của chúng tôi.

Xin các bạn hiểu cho.

K.N.

Anh Tám « chống càn »

Tháng 4 năm 1965, từ căn cứ ở biên giới về đến Thanh An, anh Tám Hòa, tức Lưu Hữu Phước, được cấp bão có lệnh « báo động cấp hai ».

Thanh An là một làng nằm bên bờ sông Saigon, giữa Dầu Tiếng và Bến Súc, quân đội quốc gia rút khỏi nơi đây từ lâu. Thanh An còn là xã nằm ven chiến khu D, rừng và rừng tiếp壤 sang quốc lộ 13, chạy tít về biên giới Miền và Đồng nai Thượng.

Thông thường, đi công tác dọc đường mà bị «càn» bắt ngõ, quả thiên nan van nạn, bối rối cùng cực, tiến thoái lưỡng nan. Đi cũng đở, ở chẳng xong. Chạy cũng chẳng biết chạy lối nào. Ấy là chưa kể cái khoản có thè bi bắt, bị chết bay bị «phi pháo» ném cho «sứt

càng gãy gọng», còn bao nhiêu nỗi gian truân khác như chạy lạc trong rừng, đói khát, ngã bệnh thiethập chí nguy». Những đơn vị vũ trang đi lẻ từng trung đội, đại đội, dọc đường hành quân rủi gặp một trấn «càn», ba mặt, bốn mặt còn chạy vắt giò lên cổ thay, huống gì «anh Tám» với hai cán bộ «Hội văn Nghệ Giải Phóng» và hai chú cún vệ mang K.50 cải tiến.

Về danh từ «càn» là chữ đầu của danh từ «càn quét», mà chỉ riêng thế giới bên kia mới dùng thay cho hai chữ hành quân như mọi người đều dùng. Và theo quy ước chung của «phe bên kia», việc báo động chia làm ba mức độ khác nhau. Báo động cấp 1 chỉ có nghĩa là «có thè bị nguy», có thè thôi, chỉ cần lưu tâm cảnh giác để phòng. Báo động «cấp hai» nghĩa

là «sắp nguy khốn đến nơi», sắp nhưng chắc chắn là có. Báo động «cấp ba» là «đang nguy», việc nguy khốn đang xảy ra.

«Anh Tám» có thói quen là... nghiên cà phê sữa. Ai khô thi khô thiếu thốn gì cứ tha hồ thiến thốn chứ «anh Tám» cứ cà phê sữa đều đặn. Ở tại căn cứ, «anh Tám» khởi lo, luôn luôn có người lo hộ. Đì công tác thì có cặn vẹ mang theo. Vào Saigon, khởi nói, đường nào, phố nào cả có hàng chục quán cà phê. Tiền lại sẵn, tiêu bao nhiêu chả được, sá gì uống cà phê sữa!

Từ Chà Phô, bên kia biên giới Miền, «anh Tám» cùng đoàn tùy tùng cõi xe đạp đi nhong nhong, đến ngày sau, trời chưa kịp tối đã tới Thanh An. Trong đoàn năm người đi, xem ra người nào người nấy hẵn còn khoẻ, chỉ riêng «anh Tám» coi bộ thở chảng ra hơi, mồ hôi ra ướt áo, cót két «cầm cờ» đạp hì hì hục phía sau.

Đến ngã ba ở bìa rừng cao su có đường đá dô chạy thẳng tắp về phía chợ Thanh An, hai chú cún vệ dẫn đầu đoàn dừng xe lại chờ. «Anh Tám» ráo nhẫn bàn đạp hò tới, thở hổn hển :

— Nghỉ mười phút, mấy chú !

Về chiều, rừng cao su vàng tanh, «anh Tám» bóp thang, rồi nhai chiếc xe đạp xuống bờ đường nằm chông gọng, còn «anh Tám» thì ngồi phết xuống đất, phanh ngựa áo bà ba đưa ra, cởi sợi thắt lưng. Mồ hôi lảm nhảm trên cơ thể.

ngắn, bao đạn bỏ sang bên, lấy chiếc nón vải quạt xanh xách.

Như đã nói «anh Tám» vốn nghiện cà phê sữa, sau 1 ngày đạp xe mệt đùi dữ, khát nước khô cháy cổ, đi ngang Thanh An mà không được uống một cốc bia lạnh hay một ly cà phê sữa đá là một đại bất hạnh. Cho Thanh An vốn săn những thứ này. Mỗi ngày, máy chiếc đó máy chạy đường Dầu Tiếng-Bình Dương ngang qua đều có dành cho chợ Thanh An hàng ba chục cây nước đá. Hầu hết cán bộ chiến sĩ có dịp đi công tác ngang qua đây, dù lớn dù nhỏ, cấp cao cấp thấp đâu có tay nào không nếm mùi cà phê đá, bia đá, nước đá ở chợ Thanh An. Từ cán bộ trung đoàn hay từ cấp huyện ủy trở xuống thì «hiên ngang» kéo nhau ra chợ ngồi khoe súng ngắn súng dài. Từ đó trở lên thuộc hàng «tay tò» thì sai cần vụ, cặn vẹ, cán bộ cấp dưới cõi xe ra chợ mua về «đợp» ở nhà. Nếu bảo đó là «hưởng lạc», «hỗn hóa» thì càng «tay tò» chừng nào càng được «hưởng lạc» «hỗn hóa» nhiều hơn ai hết.

Kể ra, những trò ấm ở thế này của «bọn đế quốc» hắp dẫn, hoan nghênh quá đi chờ.

Nghỉ đến điều đó, «anh Tám» mắt sáng lên, cười toe, ra lệnh cho chú cún vệ :

— Tiền đây ! Chú đạp xe ra chợ Thanh An mua 2 chục đá cục. Kiem cái gì bao nó lại cho nó lâu tan. Chốc nữa, ghé nhà má Hai minh tổ chức một chầu cà phê đá. Ông kiêm thèm vài chai bia nữa nhé.

Chú cún vệ cầm lấy tờ giấy nắm trâm vặt xe đì. Còn lại bốn người, «anh Tám», hạ cái «ba lô mùa thu» ra đất, kê đầu lên tu một hơi nước trà nguội pha trong bình ton, rồi rút gói thuốc Bastos xanh ở túi áo bà ba ra đốt 1 điếu, nầm lim dim thả khói lên trời.

Một chốc sau, chú cún vệ từ phía chợ Thanh An đạp xe ào ào chạy về. Trên xe trống trơn, chẳng chờ một món gì cả. Chưa đến ngã ba, chú ta đã vội vã la lên :

— Nguy đó anh Tám ! Báo cáo anh Tám đã có lệnh báo động cấp hai.

Mọi người nhầm dậy, giương mắt ngạc nhiên cực độ. «anh Tám»

vội quăng sợi thắt lưng vào hông cài lại :

— Sao ? Thế nào ? Địch sắp càn ở đây hả ?

Chú cún vệ ngừng xe nhảy xuống đất :

— Dạ, báo cáo anh Tám ở trên đã cho lệnh báo động cấp hai. Hiện địch tập trung quân tại Dầu Tiếng, Bình Dương, Trung hòa và Tây Ninh từ hôm qua. Quân báo cho biết địch sẽ bắt thần đồ quân chụp vùng Thanh An, Thanh Tuyền, Bến Củi. Bởi lời, Hiện ngoài chợ Thanh An, tiệm buôn, hàng quán được lệnh đóng cửa. Đồng bào vùng này được lệnh chuẩn bị chống càn. Các cơ quan, đơn vị tĩnh tại của I tư cũng đã sẵn sàng.

Tôi chưa ra đến chợ bị du kích địa phương chặn lại đuổi về, không cho ra chợ nên vội vã về đây báo cáo với anh Tám.

— Vậy thì mình làm thế nào bây giờ ?



— Dạ tùy anh Tám quyết định!

Thế là một cuộc họp bàn «kế hoạch chống càn» xảy ra giữa ngã ba.

Người bàn tới kẻ bàn lui. Người thì bảo phải quay trở lại Khu B, vượt sông Sông đi luồn đêm nay qua Sông Bà Hảo đến Suối Đồi, liên hệ với mấy cơ quan bạn theo họ rút lui cho an toàn. Kẻ bảo đã lỡ đến đây rồi thì nên tranh thủ, cố gắng đi luồn suối đêm nay đến thẳng Cánh Trí Vực ở An Điền, An Sơn, an ninh mới được bảo đảm. «Anh Tám» bối rối chưa biết quyết định ra sao vì theo cách nào «Anh Tám» chịu cũng không xuể. Vì tay chân «anh Tám» mỏi nhừ, giờ không muốn lên, sức đâu đi một lèo xa xôi, cực nhọc quá như vậy. Mà dǎng co ở lại đây, quốc gia nó «chụp» bắt từ có nước bỏ mạng.

Cuối cùng «anh Tám» quyết định như sau. Đến liên hệ với địa phương nhờ họ giúp đỡ và bảo vệ cho. Có gì họ rút đâu mình đó. Cùng lăm ra sông Saigon «chém vè»

cũng được. Sản mây cơ quan của I tư đóng gần đây, đến liên hệ với họ xem sao.

Kế hoạch «chống càn» của anh Tám là vậy. Tắc khắc, tất cả đều lên xe theo «anh Tám» lùi vào rừng, đến căn cứ của cánh Tuyên Vận I tư mà trước đây «anh Tám» đã có ghé đổi lều. Cả đoàn 5 người loay hoay chạy tìm căn cứ của «anh em I tư» thì trời tối om, phải bật đèn xe mới thấy đường.

Khô nỗi, khi đến nơi thì «anh em I tư» họ rút lui tự bao giờ. Căn cứ chỉ còn toàn «vườn không nhà trống». Họ «chống càn» tích cực và triệt để thực. Vừa mệt, vừa đói, vừa thất vọng. «anh Tám» không ngọt chặc lưỡi kêu trời. Làm sao giờ ?

Ai cũng ngõ chiều nay khi đến Thanh An, ghé nhà đồng bào xin nghỉ nhở, sẽ «tổ chức cơm nước, trú điểm một bữa» nên lúc sáng trước khi tiếp tục lên đường chỉ có nấu cơm sáng và cơm giờ mang theo ăn buổi trưa mà thôi. Mái lo «chống càn», quên đói, bây giờ nỗi thất vọng càng làm cho cái đói hoành hành dữ dội. Thầy trò «anh Tám» sẵn bếp, sẵn nước liền nồi lửa, rút gạo trong ruột trọng ra nấu cơm ăn. Vì tình hình đặc biệt, phòng xa, sợ khuya không kịp nấu cơm đã phải «chạy giặc», bị đói, anh Tám ra lệnh nấu luôn cơm ăn cơm giờ «chống càn», ngày mai.

Xong đâu đấy, trà nước, cà phê cà pháo no bụng rồi, anh Tám lại gọi tất cả họp lại, «hội ý nhận định tình hình chống càn» lần nữa. Kết quả nhận định đó là, «báo động cấp hai» nhất định thế nào địch cũng càn (dĩ nhiên rồi!). Phải rút lui ra khỏi vùng bị đe dọa mới bảo đảm an ninh (chắc chắn vậy rồi!). Ở đây là đất lạ người phải bám theo địa phương mới biết đường chạy và tránh được tai nạn lựu đạn gài, bom chông v.v.

Nghe mấy cậu vệ phát biểu ý kiến «anh Tám» la lên :

— Trời đất ơi ! Biết vậy sao mày đồng chí không nói từ lúc đầu để đi ào ào vào đây, xong xáo đã đời rồi giờ mấy đồng chí mới nói ? Vậy tài chung quanh đây toàn hầm chông với lựu đạn gài. Mấy đồng chí phải cần thận, không được lang bang...

— Dạ, hồng sao đâu anh Tám ! Một chú cận vệ trả lời. Nếu nô nô đã nô rồi. Lọt hầm chông thì khi này cõi xe vào đây, anh Tám dẫn đầu thì anh Tám đã lợt rồi chờ đâu còn ngồi đây hỏi ý. Hồng sao đâu !

— Thôi vậy, thi phải rút lui ngay càng sớm càng tốt.

— Dạ, nhưng mà rút lui đi đâu, về hướng nào ? 11 giờ đêm rồi, mấy tiếng đồng hồ nữa là sáng minh đâu làm sao di chuyển ra khỏi vùng bị bao động. Sáng ra còn lang thang trên đường, địch nó «chụp» bắt từ biết chạy làm sao. Rồi còn pháo ở Đầu Tiếng, pháo ở Trung Hòa, nhút là giàn pháo cực nhanh của tại Mỹ ở Lai Khê nó giã gạo, mình không có công sự thì hy sinh như chơi.

Anh Tám lô lảng, bối rối ra mặt:

— Vậy thi đi tìm du kích địa phương, liều hên với họ, bám họ.

— Dạ, nữa đêm tối như vậy biết họ ở đâu mà tìm ? Biết đâu giờ này họ đã rào đường lắp ngõ, bố trí hầm chông, lựu đạn gài cùng hết minh chưa gặp họ, minh chết nhau rồng ra rồi.

— Ủ hụ ! Vậy phải làm sao ? Chẳng lẽ minh loay hoay ở đây, lại càng chết ?

— Dạ, báo cáo anh Tám, theo tôi, tình huống này minh chỉ còn cách bám theo đồng bào. Đồng bào chạy đâu minh chạy đó. Đồng bào họ biết ranh đường đất, họ biết rõ sự bố trí chông cản ở địa phương.

— Ồ... ồ... ! «Anh Tám» thở dài. Thôi thi vinh đến nhà má Hai, đến đó điều nghiên tình hình rồi hội ý lại.

Năm thầy trò «anh Tám» leo lên xe đạp. Nhớ đến cái khoản hầm chông, lựu đạn gài «anh, Tám» vội ra lệnh cho hai chú cận vệ :

— Hai đồng chí cõi xe đi trước mè đường, Có gì thi báo cáo nghe!

Một chú bật cười :

— Dạ, nếu có gì thi em nhẫn rắng, nát xương ra rồi... còn đâu mà báo cáo anh Tám ?

Mãi đến 1g khuya, thầy trò «anh Tám» mới đến được nhà má Hai an toàn. Nhà má Hai cất sát bên một khu ruộng thấp đầy nước sông. Trước mặt, chừng hai trăm thước là khu rừng chồi. Xa nữa là rừng cao su. Phía sau nhà có một lạch nước nhỏ đầy cỏ mọc.

«Anh Tám» thất thểu xuống xe, kê tai sát vào cánh cửa bằng lá dừa nước đóng im im, nghe ngóng đoán tên tiếng :

— Má ơi ! Má ! Má có nhà không má ?

Phải đợi kêu đèn bốn năm lần, phía trong nhà mới có tiếng má Hai dậy vẻ gạt gáo vọng ra :

— Ai vậy ? Nửa đêm khuya khoát, tinh hinh động như vậy mà đến đây mồn chi ? Thời mấy người đi di.

«Anh Tám» xổng nước năn nì :

— Tui con đây mà má Hai ! Má cho tui con vào hỏi thăm má chút chuyện.

Má Hai vẫn ngọt ngọt, ầm ừ :

— Khuya lơ khuya lác, có chuyện gì đê nói đâu.

— Tui con đây mà ! Con là Tám Hòe, ghé nhà má hoài, má quên sao ?

Im lặng một lúc, má Hai mới miến cưỡng xuống chông, bật đèn ra mở cửa.

— Chào má ! Má mạnh giỏi má !

— Ờ, mạnh.

— Thưa má, tui con ở trên rừng đi xuống dưới này công tác, đến đây mới hay tin định sáp cản vùng này. Giữa đường không biết làm sao nên ngon cây.

Chưa kịp nghe xong, má Hai run lập cập chui vào hầm nồi trong nhà đập đê tránh phi pháo, anh Tám cũng cậu cận vệ chui vào theo.

Trời vừa tờ mờ sáng, «pháo» vừa ngọt thì tiếng phi cơ rồ dần rồi cất bẩy trực thăng kéo đến, bay sát khói dày nhớ má..

Anh Tám hoảng hồn chui ra khỏi hầm, định chạy ra đường thi trực thăng đã sà xuống bìa rừng phía trước. Không còn hồn vía nào nữa, anh Tám liền cởi phăng áo, vông ra sau nhà nhào xuống con lạch đầy nước râm ri những cỏ. Má Hai thi run lập cập hốt houv những thứ gi của thầy trò «anh Tám» bỏ lại liệng theo xuống lạch cho mất tích.

— Dạ.. dạ má không cho tui con ở thi thời nhưng tui con muốn hỏi thăm tình hình, đường đất ở đây ra sao...

Không xong. Sau một hồi nói chuyện thấy không khâm, thầy trò «anh Tám» kéo nhau ra đường hội ý lần nữa về «kế hoạch chống càn».

Theo kế hoạch đó, tạm thời đêm nay tất cả ngủ ở ngoài đường,

khuya dày sorm lo cơm nước rồi rút vào bìa rừng chờ đợi. Có gì rút ra bờ sông Saigon chui xuống mây đám ô rô, các kèn chém về đỡ. Sau đó sẽ hay. Néo vạn nhất có biến cố bất ngờ nào xảy ra, chạy lạc thì địa điểm hẹn nhau gặp ở An Sơn.

Xong, tất cả tập vào hàng tam vong bên đường giăng vồng nằm ngủ. Chú cận vệ úc má Hai quá nỗi đồng một câu cho đỡ úc :

— Mẹ chiến sĩ như c... Vậy mà cũng Phó Hội Trưởng Hội Mẹ. Mai mốt đắm thêm vào !

Mới 4 giờ rưỡi sáng, mọi người đều thức dậy cuộn vồng, nai nịt sửa soạn chống càn. Đồng bào ở đây cũng lực đục thức dậy lo cơm nước. Một chú cận vệ vào nhà má Hai xin mượn bếp nấu nhò cơm, dù đã có nấu «cơm giỗ chống càn» khi hôm.

Anh Tám cũng lực đục theo vào đê lấy nước sôi làm «cữ cà phê sáng» cho tỉnh người. Ba lô, xe đạp bỏ ngoài đường cho chú cận vệ kia giữ.

Bất đờ, nước sôi, pha cà phê trong lon guigoz xong chưa kịp uống thì «oành, oành, oành», «pháo bảy» nổ liên hồi như mưa bắc. Tiếng đạn rít nghe rợn người. Đất đá văng tứ tung.

Không biết làm sao, thấy má Hai run lập cập chui vào hầm nồi trong nhà đập đê tránh phi pháo, anh Tám cũng cậu cận vệ chui vào theo. Trời vừa tờ mờ sáng, «pháo» vừa ngọt thì tiếng phi cơ rồ dần rồi cất bẩy trực thăng kéo đến, bay sát khói dày nhớ má..

Anh Tám hoảng hồn chui ra khỏi hầm, định chạy ra đường thi trực thăng đã sà xuống bìa rừng phía trước. Không còn hồn vía nào nữa, anh Tám liền cởi phăng áo, vông ra sau nhà nhào xuống con lạch đầy nước râm ri những cỏ. Má Hai thi run lập cập hốt houv những thứ gi của thầy trò «anh Tám» bỏ lại liệng theo xuống lạch cho mất tích.

— Cứa, khổ quá ! Tui ở đây một mình, nhà cửa lại ở ngoài trống như vầy mấy người ở đây, có gì chạy không kịp thi khổ thân tui.

— Dạ.. dạ má không cho tui con ở thi thời nhưng tui con muốn hỏi thăm tình hình, đường đất ở đây ra sao...

Không xong. Sau một hồi nói chuyện thấy không khâm, thầy trò «anh Tám» kéo nhau ra đường hội ý lần nữa về «kế hoạch chống càn».

Theo kế hoạch đó, tạm thời đêm

Đời

đời

• LÚHỒ •

CÒN MÊ TÍN... KHÔNG KHÁ ĐƯỢC ?

Tuần này báo Đời chọn 35 nhân vật thời đại. Không hiểu sao các tay oanh liệt đều thuộc vào thành phần tôn giáo cả. Đó cũng chẳng là chuyện lạ. Ở các dân tộc bị gọi là chậm tiến, nghĩa là yếu ớt về khoa học và kỹ thuật thì tín ngưỡng bao giờ cũng là uy thế mạnh mẽ nhất. Nói đến tín ngưỡng thì phải phân biệt rõ với mê tín, dị đoan. Dân nước ta, từ xưa đến nay vẫn chiếm độc quyền về bệnh tật, đốt nát, nghèo đói. Ba thứ cổ bệnh yễn tạo ra tâm lý mê tín, dị đoan.

— Chẳng là, khi có người mắc bệnh nan y, thuốc người không thể nào cứu chữa nổi thì mới phải đi lấy đèn này, đi cầu miếu nọ. Lợi dụng tâm lý cung quan đó, bọn thầy bùa, thầy pháp mới đem cái tài bùa mê, nước thải ra mà bịa bịa. Đã gọi là bùa mê thì làm sao sáng suốt ? Đã gọi là nước thải thì nó chỉ có H_2O , may ra thì vớ thêm một mớ vi trùng, lăng quăng hay bùn bẩn. Đó là chưa nói tới những trận roi dây vọt xuống như mưa, những lát da bẩm vầm vào lưng «con tà» dám gẩy xương sống. Ấy vậy, mà khi đã túng thì vẫn cứ tin. Nhảm hay không ? Chuyện đó hậu xét.

— Rồi đến cái đốt nát. Chẳng phải cứ có ôm sách đến trường, có bằng nô, bằng kia mà không đốt. Bọn cùng dân khốn khổ luôn ngâng cổ lên kỳ vọng ở các đấng trí thức, các bậc lãnh đạo. Tâm lý chung của con người, một khi đã quá chán vào hiện tại, đã chịu hết nỗi thực tế tức phải ngưỡng vọng tới tương lai. Cho nên ngoài cái mê tín vào bùa phép để chữa trị thề chất, người ta lại kỳ vọng vào giải pháp mới để giải thoát tâm hồn. Niềm khát khao ấy của quần chúng đã được bọn hoạt động đà la, bắt mạch và dùng đủ bùa phép chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội để mê hoặc. Khổ một nỗi, chúng nó «Vai mang bị bạc lè kè, nói quấy nói quẩy nghe rền rền » ! Thế mới buồn.

— Ngược Đời không nghĩ rằng dân ta không biết tới điều đó. Biết rõ lắm nhưng cứ tạm tin vậy đã. Cái áo cũ rách quá có quyền đòi mua áo mới ! Nhưng thay vì đổi áo sô lầy áo gấm thì lại vớ phẩy áo giầy mà thôi. Người có suy tư, có cầm ngòi bút mà nói thật điều đó ra, thì đời khi cũng chẳng ích lợi gì ? Trong khi tên thầy pháp đang múa may,

tay bắt quyết, miệng đọc thần chú, xôi gă, thịt rượu bày ra đó mà đến bảo người ta đẹp đẽ thì không khéo già chủ đã chẳng nghe mà còn rượt cho một trận chạy tóe trời ! Cái nghiệp của người cầm bút khốn nạn là chỗ đó.

Đói rét, bệnh tật, đốt nát, mê tín dị đoan đã toa rập với bọn thầy dùi làm khố dân này quá nhiều rồi. Càng khồ nhiêu, người ta lại càng muôn sống lâu ! Càng muôn sống lâu lại càng hay tin nhảm. Đức Phật đã từng dạy : « Y pháp bất ỷ nhân ». Chỉ tin ở chân lý, chớ tin ở người nói tới chân lý. Hắn nhiên, lời khuyên ấy đã được hiểu ngược :

— Hoặc là cứ y vào chân lý, giáo pháp mà tu tâm, dưỡng tính và chẳng nên cố chấp vào tư cách của người nói pháp. Khổ một nỗi, ngon đèn đã hurnat thì ánh sáng làm sao cho sáng sủa, trong lành được ? Làm sao cứ mơ tưởng tới độc lập, tự do, hạnh phúc mà không cần lưu ý đến tài trí, tư cách của bọn người đứng ra vỗ ngực tranh đấu cho các mục tiêu tốt đẹp ấy ? Việc lành đã thế, việc ác thì sao ? Chẳng lẽ ông quan tòa cứ việc xử vụ án, xử các tội trừu tượng còn không được phép nhắc tới phạm nhân ? « Con người là tác phẩm của chính nó » J. P. Sartre đã nói như thế. Vậy cái thuyết hiện sinh mang tên Sartre lại không có Sartre trong đó thì còn gì là « ý nghĩa nhân sinh ».

Cho nên, tin vào Chân lý là Tin ngưỡng. Tin vào tà đạo là dị đoan. Tin vào bọn ma giáo là mê tín. Đối với một dân tộc suýt, đời làm nô lệ, sự phân biệt ấy đã trở thành vô nghĩa. Khi người ta sắp chết đuối thì vội níu tay người bên cạnh. Kẻ ấy biết bơi giỏi thì ôm thầm đưa nạn nhân vào bờ. Chỉ có bọn chầu rìa la hét om sòm trên bờ, có khi chúng chẳng dám xuống nước chứ đừng nói tới biết lội vội.

Đọc qua tiêu sử của các nhân vật thời đại, chúng ta có thể suy nghĩ để phán đoán xem kẻ nào đã cứu thế, độ nhân ? Ngược Đời không muốn kết luận với vì có khi ta bị cháy nhà, chính tên du đãng lại dám nhảy vào cứu con ta ra và... nhìn xa xa, tên đạo đức cùng mình kia lại bỏ mặc đồng bào kêu gào thảm khốc mà ôm túi bạc chạy dài. Phải đợi tới phút chót của cuộc đời mới thấy rõ con người thật trở về từ vô thức. Con người khi sống có rất nhiều nghiệp nhưng chỉ có «cận tử nghiệp» mới bộc lộ rõ bản chất thiện ác của con người. Hiểu thế rồi, bạn sẽ khởi thác mắc khi thấy bà mẹ kia không nhìn mặt con thì không thể nhắm mắt và một nhà linh mục ngoại quốc kia ăn chay lại bỏ ra lấy vợ ! De Gaulle khi sống bị dân truất phế lấy làm hận. Cụ Hồ được miễn Bắc hoan hô lấy làm vinh. Thế giới đã nhìn hai vị ấy thế nào ? Ai cũng đã rõ cả !



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

— Thưa bà Tư lệnh, ăn tráng miệng với mấy cái đợt dừa này mới thiệt ngon, dám thưa với bà rằng những món tráng miệng khác còn thua xa.

Bà Tư lệnh cầm một miếng đợt dừa lên ăn, bà tấm tắc khen :

— Phải công nhận là ngon vô cùng, nước dừa ở đây cũng ngon nữa, thảo nào tôi nghe đồn về dừa vùng này bây giờ mới được thưởng thức.

Bà Tư lệnh mời các bà phu nhân khác cùng ăn, ai cũng hết lời ca tụng dừa ngon. Bà Tư lệnh càng lúc càng vui vẻ nói chuyện, bà nói chuyện dân chuyện nước bà dạy ông Đại úy quận trưởng cách thức cai trị dân :

— Rồi đây anh về làm tỉnh, nhiệm vụ của anh còn nặng nữa, cai trị một quận còn đắt chát cai trị một tỉnh mới là điều khó. Thế mới biết rằng ông nhà tôi giỏi thiệt, ông nhà tôi coi một vùng biết bao nhiêu tinh bao nhiêu quận mà công việc đâu vào đó. Nói thiệt chó tôi cũng phải giúp ông nhà tôi một tay chó ông nhà tôi làm gì xuể được. Tôi nào ông nhà tôi cũng bàn công chuyện với tôi.

Đại úy quận trưởng thành kính nghe những lời vàng ngọc của bà Tư lệnh, ông dạ dạ luôn miệng. Một lát Đại úy quận trưởng bốc thơm thêm một câu :

— Thưa bà Tư lệnh, em có nghe nhiều

người nói bà giúp ông Tư lệnh nhiều chuyện lắm. Thiệt ông Tư lệnh là một người có phước mơi có được một người vợ như bà.

Các bà phu nhân theo sau bà Tư lệnh cũng hết sức tán tụng nước dừa ở quận Hoàn Hảo, nhất là mấy cái đợt dừa thơm ngon. Bữa cơm chấm dứt trong bầu không khí vui vẻ. Bà Tư lệnh lấy làm hả hê lắm, ông đại úy quận trưởng muôn tặng bà Tư lệnh một ít quà địa phương trước khi ra về nhưng bà Tư lệnh đã gạt đi :

— Thôi anh quận, tôi không lấy gì đâu, sau đây tôi đâu có về, tôi còn phải lên Sài Gòn, các bà lớn chờ tôi trên tối nay. Thôi cảm ơn anh quận, lần khác đi, tôi còn đến đây thăm anh quận nhiều lần mà, thế nào tôi cũng lo cho anh cái chân tinh trưởng, anh thiệt là con người có « kỷ luật » quân đội phải vậy đó anh. Thiệt sáng hôm tối nay tối tinh Ba Càng gấp thẳng cha Trung tá tỉnh trưởng mới ở đó tôi bức hết sức, tối quận này được anh quận đón tiếp tôi trọng thể tôi mới hết giận đó.

— Dạ cảm ơn bà Tư lệnh.

Đại úy quận trưởng không quên đưa cho ông Thiếu tá tùy viên của bà Tư lệnh cái xác tay trước khi bà Tư lệnh và phái đoàn lên máy bay trực thăng đi Saigon.

Trung tá Hồ nhìn đăm đăm vào chai bia 33, ông im lặng, ông không muốn nói chuyện gì với anh chàng trung sĩ lái xe cho ông, người trung sĩ tài xế cũng chẳng buồn nói gì, người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình. Trung tá Hồ mới về bộ tư lệnh vùng được trên nửa tháng nay, ông được cử làm trưởng phòng năm của vùng, công việc của ông thật nhàn nhã, nhưng ông không thích sự nhàn nhã ấy, ông thích được bay nhảy như thưở nào, những ngày ông xông pha ngoài trận địa, những ngày đó bây giờ hầu như không còn nữa, ông phải về đây ngồi bó gối ở một cái phòng mà thật ra ông, chẳng còn biết làm gì hết, ông như một con người bị bỏ quên, người ta không thể nào hiểu được ông người ta không hiểu ông sợ sự nhàn nhã đến chừng nào, ông thích nhàn nhã và ông hiểu nguyên nhân ấy từ đâu mà ra, từ đâu mà tới. Ông đang làm tinh trưởng ở tỉnh Ba Càng, nơi thật héo bồ cho vị Trung tá khác thích làm tinh trưởng ông cũng không hiểu tại sao người ta lại đưa ông về làm tinh trưởng và tại sao người ta lại dâng ông đi, một thời gian sau đó ông lại được đưa về vùng, nằm đây với những ngày tháng chán phèo.

Cuộc đời Trung tá Hồ bấy giờ không còn gì nữa, vợ con ông đã bị việt cộng tàn sát trong dịp tết MT. Và từ đó ông trở nên một người ít nghĩ về mình, ông nghĩ đến những người bạn của ông cùng chiến đấu trên khắp các mặt trận, không biết đến bao giờ ông mới được trở về với họ, bát giác trung tá Hồ thở dài. Người hạ sĩ quan ngồi uống với ông rót thêm bia vào ly cho ông, Trung tá Hồ đưa tay chặn lại :

— Cám ơn, đủ rồi anh.

Người trung sĩ vui vẻ :

— Thưa Trung tá, ngày hôm nay Trung tá cho em được mời Trung tá, em biết Trung tá cũng chẳng giàu có gì, Trung tá ngày nào cũng dãi em ăn uống mà lương Trung tá đâu có là bao.

Trung tá Hồ đưa mắt nhìn người hạ sĩ quan thân tin của mình, đổi mắt ông nồng nàn cảm tình.

— Anh muốn dãi tôi thiệt sao ?

— Dạ thưa Trung tá em thiệt tình, em quý mến Trung tá, Trung tá cho em được hân hạnh một lần, một lần này thôi, em biết như vậy là không phải thung...

Trung tá Hồ nhếch mép cười, ông đưa tay lên vân vê những sợi râu trên mép, ông nhìn ra bờ sông, buổi chiều đang xuống trên bờ sông, một buổi chiều thật đẹp trong một tỉnh lỵ, ở đây người ta cũng ăn diện, cũng thời trang, nhưng Trung tá vẫn thấy họ quê kệch làm sao, đổi mắt ông lặng lờ nhìn những chiếc xe honda chạy ngoài đường, những tà áo thướt tha của nữ sinh tan buổi học chiều. Từ dưới sông vang lên tiếng đò máy, tiếng một chiếc ca nô nào đó của hải quân di tuần hành, không khí đó đã quen thuộc với Trung tá Hồ. Nhưng từ ngày ông trở về làm việc tại bộ tư lệnh vùng đền giờ, ông chỉ đi chơi quanh quần vài ba quán

nhậu sau giờ làm việc ở miệt bờ sông này, ông không tham dự vào bất cứ một cuộc vui nào khác với những người bạn đồng đội, ngoài anh chàng trung sĩ lái xe cho ông. Anh trung sĩ này lại rất mến ông, đi đâu hắn đi theo đó như bóng với hình, nhiều khi ông phải gác lên đuôi hắn về nhà với vợ con sau giờ làm việc, mà hắn cũng không chịu về.

Anh chàng trung sĩ vẫn chịu khó chờ đợi câu trả lời của ông, nhưng Trung tá Hồ như người mất hồn, ông mãi nhìn ra sông, và người trung sĩ quan sát ông thì thấy rằng ông không nhìn một cái gì hết, hình như ông đang nghĩ ngợi, người trung sĩ mời trung tá Hồ.

— Mời Trung tá.

Trung tá Hồ quay lại, nâng ly bia lên :

— Được tôi đề nghị anh như thế này, bây giờ tôi kêu đồ nhậu, anh cho tôi được trả nửa khoản tiền. Thưa tròn chúng ta nhậu với nhau cho say một bữa, từ hôm tôi về đây đến giờ tôi chưa nhậu say một lần nào.

— Dạ.

— Minh làm một cái lầu lươn, đồng ý vậy không ?

— Thưa Trung tá, nhậu thi em nhậu gì cũng được, ngày trước khi còn ở đơn vị chiến đấu thần lẩn, rán mồi gì em cũng nhậu hết. Trung tá đề em kêu.

Người hạ sĩ quan vào tận nhà bếp kêu đồ nhậu, riêng anh còn gọi thêm vài món khác, anh trả ra Trung tá Hồ hỏi anh :

— Trước anh ở đơn vị chiến đấu sao ?

— Dạ thưa em đi lính mười hai năm rồi Trung tá, em mới được chuyển ngành hai năm nay. Thưa trung tá em có được nghe nói đến Trung tá nhiều mãi bấy giờ em mới có hân hạnh được gặp mặt Trung tá em lại không ngờ được Trung tá cho em được nhậu nhẹt với trung tá.

Trung tá Hồ mỉm cười :

— Anh nghe nói gì về tôi.

— Thưa nói nhiều lắm, chẳng hạn như Trung tá đánh trận rất giỏi, những chiến thắng của Trung tá ai mà chẳng biết, chẳng hạn như trận Nam Ô, trận phản phục kích thần sầu ở Quốc lộ 19. Và còn nhiều trận khác...

Trung tá Hồ nóng bừng cả người lên khi nghe một người lính nhắc lại những chiến công đời binh nghiệp của ông, người hạ sĩ quan tiếp :

— Thưa ngày Trung tá về làm tinh trưởng Ba Càng em cũng biết nữa, và người ta có kè lại vũ Trung tá không chịu đơn tiếp bà Tư lệnh nên bà không mấy ưa Trung tá...

Trung tá Hồ nâng ly lên uống một hơi; nhìn thẳng vào mặt anh hạ sĩ quan :

— Tôi không đi lính để đơn tiếp bà Tư lệnh.

(CÒN NỮA)



C.I.A LÒ CHẾ TẠO VÀ LÀM THỊT TỔNG THỐNG

(Tiếp theo Đời số 59)

Bài học của Tổng Thống Diaz, rồi Tổng Thống Madero đã cho dân nhược tiểu hiểu phần nào số mạng của họ. Diaz vi biết việc và đã làm được việc nên được lưu vong sống chuỗi ngày còn lại. Riêng Madero thì đúng như một cây cỏ đợi được trồng nên người làm vườn Mỹ đã vội bứng tận gốc mà vứt đi cho lẹ. Nay đến số mạng của Huerta. Tất cả những gì đã xảy ra với ông ta chứng tỏ sự làm việc lũng cúng của các cơ quan Mỹ như C.I.A, Bộ Ngoại giao, Tòa Bạch Ốc và Ngũ giác Đài.

Huerta khi được đại sứ Mỹ Henry Lane Wilson giới thiệu với quan khách như tân Tổng Thống của Mẽ Tây Cơ thì kẽ như đã chắc ăn. Nhưng số Huerta sùi sét hết cõi. Việc tạm chấp nhận đặt Huerta vào ghế Tổng Thống Mẽ đã được Tổng Thống William H. Taft đồng ý trên nguyên tắc. Quyết định này lại đúng vào lúc ông Taft sắp mãn nhiệm.

Một trong những bí quyết tranh cử ở Mỹ là công kích, đập phá và

chối bỏ những gì mà đảng cầm quyền đã làm. Bởi vậy mà việc tin dùng và ủng hộ Huerta cũng bị đảng Dân chủ đả kích nặng nề.

Tới kỳ bầu cử, kết quả thật là tai hại cho Huerta. Đảng Cộng Hòa bị đánh bại, tân Tổng Thống là ông Woodrow Wilson của đảng Dân chủ. Trong bài diễn văn khai mạc nhiệm kỳ, ông Wilson đã lên tiếng « cáo chung chính sách đồng bào của vị tổng thống tiền nhiệm.

Ông đã nhấn mạnh một điều làm Huerta kêt nặng khi ông ta bước vào Tòa Bạch Ốc : « Từ nay trở đi tại bất cứ nơi nào trên thế giới, nước Mỹ sẽ ủng hộ các chế độ hợp hiến ». Đây là một điều mới mẻ được nhắc tới để tránh an các vị quốc trưởng các nước ở Châu Mỹ La Tinh. Vì từ ít lâu nay C.I.A, Bộ Ngoại Giao Mỹ, Ngũ Giác Đài toàn làm công chuyện lập Tổng thống hay giết Tổng thống của các nước nhỏ. Bất kể hiến pháp hiện hành của họ, khắp nơi đều đã có sự lo ngại, nghi kỵ và chống đối ngầm chính sách của Mỹ. (sau này Tổng Thống John

F. Kennedy cũng nhắc lại điều này với các nước Liên Mỹ, và gần đây tổng thống Nixon cũng nói rõ nhất định tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc VN, phải chăng đó là lời cam kết Mỹ sẽ không nhúng tay vào việc thay đổi hiến pháp VNCH bằng cách này hay bằng cách khác ?)

Trở lại lá bài Huerta là Mỹ đã lật ra trên chính trường Mẽ Tây Cơ, những nhân viên lo về vụ này biện minh với tân tổng thống rằng Mỹ thường có truyền thống () công nhận các chế độ đã được lập ra. Như vậy không cần phải xét tới giá trị có hợp hiến hay không hợp hiến của các chế độ hiện hữu như trường hợp chế độ của Huerta. Nhưng khi nhắc tới cái tên Huerta kẽ mà tổng thống Wilson đã đả kích lúc tranh cử, ông Wilson biết là có áp lực muôn ông công nhận chế độ Huerta. Vì Mỹ đã chót đưa ông này ra chiếm quyền ở Mẽ Tây Cơ rồi. Ông Wilson bèn đưa ra 1 lời tuyên bố sét đánh :

« Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận chính phủ của bọn đó ! »

Lời tuyên bố này dĩ nhiên bị bưng bít rất kỹ. Nhưng theo truyền thống của nước Mỹ tự do, nó vẫn lọt được ra ngoài. Trong chính quyền Mỹ lúc đó thật là rối bởi vì vấn đề Mẽ tây Cơ.

Thật sự, vấn đề này đã được mang ra bàn cãi sôi nổi tại hội đồng nội các Mỹ ngày 11-3-1913. Hai phe thân Huerta và chống Huerta đã to tiếng với nhau.

Một phe vì muốn cứu vãn biêt bao nhiêu vốn tư bản Mỹ đã đầu tư Mẽ Tây Cơ nên muốn Tổng thống Mỹ phải công nhận Huerta. Nên biết là phe tư bản Mỹ là phe luôn luôn mạnh nhất và thường xuyên có áp lực quyết định tại lưỡng viện quốc hội. Bởi vậy mà dù ông Tổng thống Mỹ nào trúng cử, dù ông ta có lý tưởng cao cả tới đâu, thi rời chính sách quốc ngoại của Mỹ vẫn cứ liên tục như không có gì thay đổi. Nhưng lần này kêt ở chỗ ông Wilson đã long trọng đưa chử ủng hộ các chế độ nào hợp hiến mà thôi. Câu chuyện này kéo dài nhiều tuần làm cho chính Huerta ở Mẽ tây Cơ ăn ngồi không yên. Vì nếu Mỹ không công nhận chế độ của ông thì đời ông kẽ như tan. Nếu Mỹ không cần tới ông làm TT thì rời Mỹ chắc là sẽ tinh chuyển thay thế. Mà thay thế 1 vị TT nếu không bị lưu vong thì cũng có thể là bị hạ một cách thảm khốc. Tất cả hy vọng của Huerta còn lại đều là ở nơi một nhân vật mà Huerta đã khô cùng móc nối « vận động ». Đó là Đại tá House, có vấn đặc biệt của tân TT Wilson. Đại tá House, là người mà TT Wilson từng long trọng tuyên bố : « tất cả ý kiến và tư tưởng của ông ta và của tôi chỉ là một ». Chạy chọi mà tôi được cõi « cố vấn riêng của TT », như vậy kẽ là chắc ăn. Hơn nữa đại tá House hứa chắc là sẽ có sự thừa nhận mà Huerta mong muốn và ông ta họp cùng phe Tư bản Mỹ lo cách chạy thuốc cho chế độ của Huerta. Thực ra, khi Huerta lén cướp chính quyền và giết Madero cùng mấy tay trong nhóm này thì việc đó cũng không có gì đáng tiếc. Madero chỉ là 1 tên vô tài, đê y làm TT sao được. Nhưng dù sao Huerta cũng đã phạm lỗi do CIA sắp đặt là đã dùng vũ lực để cướp quyền.

Nay để bào chữa cho sự việc dùng bạo lực cướp quyền đó, Nay để bào chữa cho sự việc dùng bạo lực cướp quyền đó,

House và mấy nhà tư bản hứa sẽ hợp thức hóa chế độ của Huerta bằng một cuộc bầu cử. Các tay tư bản Mỹ bảo đảm với Huerta là cứ cam kết điều đó. Vì họ có đủ khả năng tổ chức cuộc bầu cử cho Huerta mà không sợ gặp điều gì bất ngờ xảy ra. Lời cam kết có vẻ làm cho Tổng thống Wilson suy nghĩ. Đại tá House lại còn có một bửu bối nặng hơn nữa để quyết áp đảo Tổng thống Wilson lấy cho bằng được sự thừa nhận Huerta. House trưng bằng có rằng Anh quốc và Đức quốc đã sẵn sàng thay thế ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Mỹ tại Mẽ tây Cơ khi Hoa thịnh Đốn chính thức công bố lập trường dứt khoát không thừa nhận chế độ Huerta. Đó là 1 đòn quyết định. Vì nếu ông Wilson muốn hợp hiến thì rời chế độ của Huerta sẽ hợp hiến qua 1 cuộc bầu cử. Theo vào đó sự đe dọa tranh ảnh hưởng của Anh và Đức. Tổng thống Wilson có vẻ như hết đường từ chối sự công nhận mà người ta chờ đợi.

Trong khi có sự mặc cả, vận động ở Hoa T. Đốn, tại Mẽ tây Cơ, các nhân vật chính trị Mẽ không có gì thác mắc, họ cho rằng Huerta kẽ như đã được Mỹ công nhận từ đầu. Dàn chúng Mẽ lại bắt đầu tin tưởng vào Huerta, vì cơ quan nhà nước và báo chí đang tố cáo biết bao nhiêu tội ác của Diaz và Madero. Như thường lệ người dân nhược tiểu sẵn sàng tin tưởng vào vị lãnh đạo mới của quốc gia. Họ chỉ bắt đầu thực sự oán ghét, ghê sợ vị lãnh đạo quốc gia họ khi ông này bị lật đổ và các bài báo bêu xấu theo lệnh của đồng đội là bắt đầu xuất hiện. Và bây giờ thì ông Huerta vẫn còn có vẻ là người của tình thế, rất có thể ông sẽ là vị cứu tinh của dân tộc. Họ không hề biết gì về những mày móc đang chạy ở Hoa Thịnh Đốn để đào tạo hay đe khử đi vị lãnh đạo của họ. Cuộc cải cõi, vận động và gây áp lực đe Tổng thống Wilson thừa nhận Huerta kéo dài từ tháng 3 tới tháng năm là kết thúc. Trước sự sửa soạn của dư luận, việc công nhận chế độ Huerta kẽ như là một việc dĩ nhiên. Nhiều tờ báo đã viết xã luận khen trước cái thái độ chấp nhận Huerta như một việc làm sáng suốt, thực tế để bảo đảm quyền lợi cho nước Mỹ

và để tránh khủng hoảng ngoại giao với Mẽ tây Cơ.

Đến cuối tháng 5 Tổng thống Wilson long trọng xác định dứt khoát lập trường của chính phủ Mỹ : « Vì chính phủ của tướng Victoriano Huerta tại Mẽ tây Cơ không phải là một chính phủ hợp hiến nên Mỹ không thể công nhận chính phủ này ! » Thật là động trời và như thế là hết đối với Huerta.

Liền theo lập trường dứt khoát của Mỹ, Hoa thịnh Đốn lập tức triệu hồi DS Henry Lane Wilson, người đã mưu đồ công danh cho Huerta, về nước. Sự kiện này chứng tỏ ông Wilson hoàn toàn thay đổi đường lối ngoại giao của Mỹ dưới thời ông Taft.

Đồng thời Hoa thịnh Đốn ngầm cảnh cáo Anh về việc Anh đã công nhận một cách vội vã chính phủ Huerta. Đại tá House được lệnh mặc cả với ngoại trưởng William Tyrellle của Anh để Anh bãi bỏ việc công nhận Huerta. Cuối cùng Mỹ dành chịu hy sinh quyền ưu tiên qua lại kênh đào Panama khỏi phải trả thuế để đạt sự công bằng cho mọi tàu bè qua lại vùng này. Đáp lại Anh sẽ thôi công nhận chế độ Huerta và cam kết sẽ ủng hộ chính sách của Mỹ ở Mẽ tây Cơ.

Trước sự bất tín nhiệm của Mỹ, Hoa thịnh Đốn khắc ra tay quyết liệt để thử xem không có sự đồng ý của Mỹ ông ta có thể tồn tại được không.

Việc đầu tiên là ông ta cho bắt nhốt 110 dân biểu và thiết lập nên đặc tài hẳn hoi, không cần che dấu gì cả. Huerta tìm cách gài dây sợi dây thêm trong lòng người Mẽ tây Cơ đối với Mỹ. Ông ta ra lệnh cho bắt nhốt cả thủy thủ đoàn của chiếc tàu Mỹ Delphin thuộc hạm đội của đô đốc Henry Mayo tại cảng Tam-pico. Mỹ phản ứng mạnh và đe dọa sẽ làm to chuyện nên ông đành tha cấp tốc thủy thủ đoàn. Đô đốc Mayo đòi phải xin lỗi trong một lễ chào cờ Mỹ. Huerta không chấp nhận việc đó.

Lẽ dĩ nhiên Hoa thịnh Đốn đâu có ngồi yên nhìn Huerta ra đòn chống Mỹ. Tòa Bạch Ốc, CIA và Ngũ Giác Đài liên hợp bàn đà lo việc thanh toán chế độ Huerta.

KỶ TÓI : Lại có kế hoạch lật Tổng thống và lập Tổng thống mới.

Phải xét về nhiều mặt như vậy may ra mới có thể hiểu nổi cái quan niệm «xướng ca vô loài» của người xưa. Điểm này làm tôi lại nhớ tới một chuyện hơi khôi hài, xin kể ra đây. Trong số báo Newsweek xuất bản hồi tháng 2-1967, một nhà báo Mỹ khi viết về cô đào chiếu bóng Giang Thanh, hiện là vợ thứ tư của lãnh tụ Mao trạch Đông, đã cho rằng theo quan niệm cổ Trung hoa các đào kép bị khinh miệt coi như những kẻ hạ tiện nhất trong giới hạ tiện vì họ phải đứng dề hành nghề, chẳng khác gì những bọn con sen đầy tớ. Không hiểu căn cứ vào đâu mà nhà báo Mỹ kia đã hạ những câu vỗ đoán như vậy. Ai bảo các đào kép và bọn nô tì, thị nữ khi làm việc đều luôn đứng? Thực tế cho biết những nữ tì khi giặt giã bên bờ giếng, bờ sông đều ngồi cả. Vai vua trong các tuồng tích thấy ngồi nhiều hơn đứng. Đó là những cái nhìn thiếu chiêu sâu, thiếu truy cứu của 1 người làm báo chân chính.

Ca hát nói chung, xưa kia cho là để mua vui trong những dịp hội hè, đình đám, tết nhát. Hoặc để tiêu khiển, giải sầu cho những khách phong lưu. Khao vọng, cưới xin, thăng chức, mừng nhà mới vv.. Trong các yến tiệc dãi đảng thường gọi bọn ca hát tới. Không hơn không kém bọn ca hát được coi như 1 thứ đồ chơi, 1 thứ giúp vui. Và chỉ khi vui mỉm cần đến họ vỗ tay vào thôi, lúc buồn thì cẩm chỉ. Chính bộ Lê triều chiếu lệnh thiện chính, quyền 4, về bộ Lê, tập hạ, cũng thấy có đoạn ghi: «Nhất tang gia trung nguyên tiết, đương tuần gia lễ, bất đắc thắc dĩ điếu vẫn, cảnh vi ca xướng; dĩ cách lệ tục hối thuần phong. Cảnh hữu cố vi giả, trị dĩ trọng tội», nghĩa là những nhà có tang gặp tết Trung nguyên (rằm tháng 7) phải theo sách gia lễ (là sách án định rõ mọi lễ trong gia đình) chứ không được mượn có phúng viếng, mà bày đặt ra hát xướng, để bỏ cái tệ tục hối phục lại thuần phong. Nếu ai dám cố ý trái phạm lệnh này thì sẽ bị khép vào tội nặng.

Nhắc lại, ca hát là để mua vui cho người khác và những kẻ làm nghề này đều bị người đời và luật pháp khinh rẻ. Trong bộ Quốc triều hình luật đời hậu Lê, quyền 3, chương hộ hôn, điều 40 nói rằng: «Chư quan duyễn thú xướng ưu phụ nữ vì thê thiếp giả, trượng thất thập, biếm tam tư, quan viên tử tôn thủ giản truong lục thập, các phân dị», nghĩa là các quan lại lấy đàn bà con gái hát xướng làm vợ, làm hầu đều phải phạt 70 trượng, biếm ba tư: con cháu các quan lại mà lấy những phụ nữ nói trên thì phải phạt 60 trượng và đều phải ly dị. Trương là 1 chiếc roi song lớn, dài 3 thước 5 tấc (1,40 mét tây) đầu lớn 6 phân, đầu nhỏ 3 phân 5 ly: người bị phạt trượng phải nằm úp xuôi chân xuôi tay giữa sân công đường cho lính đánh. Còn biếm là bị giáng chức quan (retrograder et révoquer), biếm có 5 cấp mỗi cấp gọi là 1 tư. Lấy ví dụ: nếu 1 ông đại úy lấy cô đào cải lương thì chiếu theo luật trên phải khép 70 hèo và giáng làm thượng sĩ.

Cũng theo bộ luật đã dẫn trên, điều 77 chương tạp luật còn thấy ghi: «Chư xướng ưu kỷ tử tôn,



ông làm thơ phạm hagy. Quan Trung quan đòn Tả Hán vào hầu, thấy mặt mũi khôi ngô lại ít tuổi, nghĩ thương tình mới sửa lại 2 câu đầu cho nhẹ bớt, dù vậy cũng còn tội vì 1 tên lính mà dám nói đến họ Trịnh là quý tộc, phải phạt 20 roi, và đuổi không cho làm lính. Không kể sinh nhai, Tả Hán phải theo một gánh chèo học hát và hai năm đã thành kép giỏi. Khi đến hát đám hội làng Ngọc Lâm, huyện Lục An (Thanh hóa), con gái ông Vũ Đạm là Tiên chỉ làng ấy tên là Kim Chi, 19 tuổi, rất xinh, mè Tả Hán và ngỏ ý muốn gá nghĩa trăm năm. Tả Hán từ chối nhiều lần nhưng Kim Chi quyết tâm, Tả Hán phải thuận cưới Kim Chi và dẫn về làng Hoa trai, mua đất làm nhà. Hơn 1 năm sinh ra Đào duy Từ.

Năm Duy Từ lên 5 tuổi, cha bị bệnh mất. Mẹ tần tảo nuôi con ăn học. Duy Từ thông minh, học 1 biết 10, năm 14 tuổi vào học trường ông Hương cống Nguyễn đức Khoa. Ông Cống khen tài học Duy Từ nhưng tiếc là con kép hát, theo luật nhà Lê, không được thi. Gần đến kỳ thi Hương, Kim Chi cố xoay mói lè biểu viên lý trưởng Lưu Minh Phương nhờ khai tên con theo họ mẹ là Vũ duy Từ cha là Vũ như Lâm để được thi. Lý Phương thấy Kim Chi tuổi gần 40 mà nhan sắc vẫn mặn mà, đòi lấy được Kim Chi mời chịu đổi họ cho Duy Từ. Kim Chi đành nhận lời nhưng xin khất sau khi con đỡ.

Khoa thi Hương năm quý ty (1593) đòn vua Lê thái Tông, Vũ duy Từ đỗ Á Nguyễn. Được tin, Kim Chi mừng rỡ nhờ người đến kính đòn (khi ấy còn tạm đóng ở Thanh Hóa) dặn con cứ ở lại học để năm sau thi Hội. Lý Phương thấy Duy Từ đỗ liền xin cưới Kim Chi. Kim Chi điều đình rằng bây giờ con trai đã đỗ đạt lẽ nào mẹ muối mặt đi lấy chồng, nhưng nếu Lý Phương cho con gái lớn về làm dâu Kim Chi thì tính nghĩa 2 nhà còn mãi. Phương giận Kim Chi thất tín, cậy có quan huyện Ngọc Sơn là người thân, mới kiện Kim Chi là sai lời, nhờ quan lấy thế lực ép nàng lấy mình và che chở giúp truyện đổi họ cho Duy Từ. Không ngờ quan huyện không dám ép Kim Chi, lại đưa truyện Duy Từ đổi họ bầm lên quạt Hiển sát.

Khi ấy Duy Từ ở kinh đô vào thi Hội, vẫn hay quán trường, nhưng có bài bàn về cải cách chính trị hơi trái ý chúa Trịnh Tùng. Quan Thái phó Nguyễn Hữu Liêu làm Chủ khảo đương phản vân không biết lấy đỗ Tiến sĩ hay đánh xuống Phó bảng, bỗng tiếp được tin bộ Lễ tư sang xóa ngay tên Vũ duy Từ không được thi, cách tuột Á nguyên và lột mũ áo.

Tin ấy đến quê nhà, Kim Chi cắt cổ tự tử. Duy Từ bị lột mũ áo, lại nghe mẹ chết, đau buồn thành bệnh nặng, nằm mè mệt ở nhà trọ. Gặp lúc Đoàn quân công Nguyễn Hoàng, trấn thủ Thuận hóa, phung mènh về Thanh hóa bàn việc nước ghê thảm Thái phó Nguyễn Hữu Liêu, Thái phó Tiêu đưa cho xem văn bài của Duy Từ và kể việc bị đuổi. Ng. Hoàng ráng nuối chí hùng cứ 1 phuong nên khi xem vẫn biết Duy Từ có tài kinh bang tế thế có thể dùng sau này, liền vi hành đến nhà trọ cấp đỡ tiền bạc rồi mời vào Nam giúp mình. Nguyễn Hoàng dặn sê về trước đón chử không dám đe Duy

Tử cung đi, sợ lộ cơ mưu. Mấy năm sau Duy Từ vào Nam nhưng không gặp chúa Nguyễn vì chúa bận đi kinh lý xa. Tuy vậy chúa vẫn nhớ Duy Từ.

Khi hấp hối chúa đã dặn con là Phúc Nguyên rằng Đào duy Từ là bậc kỳ tài nếu gặp phải trong dụng ngay.

Phúc Nguyên lên nối nghiệp (tức chúa Sái) may nhờ có Duy Từ phù trợ mới dựng nổi cơ đồ. Đào duy Từ đã trở thành một bậc khai quốc công thần của nhà Nguyễn. Người sau con nhớ bài Ngao long cương ngâm ông làm ra khi chưa gặp thời để tự ví mình với Gia cát Lượng và bài thơ chiết tự Dư bất thụ sắc (ta không nhận sắc mệnh) dấu trong chiếc mâm đồng 2 đòn để chúa Nguyễn tỏ thái độ dứt khoát chống chúa Trịnh. Đặc biệt là công trình vĩ đại đắp lũy Trường Đức ở Đồng hới Quảng Bình, dài 10 dặm suốt từ núi Đầu mâu đến cửa Nhật lê, để ngăn chặn sức tiến công của quân Trịnh. Lũy này tục còn gọi là lũy Thần, vì người đương thời đều coi ông như bậc quân sư, bậc thầy (Đỗ bằng Đoàn và Đỗ trong Huế, VN ca trù biên khảo, Saigon, 1962, tr. 194 — 202).

Những người bị trời đày

Chả cứ gi ở Trung hoa hay VN mới có những cư xử nghiệt ngã đối với các người làm nghề ca hát và gióng họ của họ. Ngay bên Âu châu cũng có. Nhìn qua vài giòng tiểu sử của thiên tài kịch tác gia Pháp MOLIERE là đủ rõ. Mới 20 tuổi Molière đã thành lập và đứng chủ 1 gánh hát. Gánh của ông đi diễn khắp nước Pháp và khi diễn tại triều đình đã làm vua Louis XIV rất hài lòng. Ông soạn nhiều vở kịch để kịp cung ứng theo nhu cầu sân khấu. Ông mất vào năm 50 tuổi (17-2-1673) vì bị kiệt sức, sau khi trình diễn vở «Bệnh tưởn» do ông sắm vai chính. Thời đó đối với Tôn giáo, những kẻ xướng ca đều bị liệt vào hạng không chính đáng nên cha xứ bắt họ Thánh Eustache từ chối không cho thi hài ông được mai táng theo phép đạo, vì thế ban đêm phải đem chôn trộm tại nghĩa địa Thánh Giuse.

Người đời thường có quan niệm sai lầm rằng cái nhiệm vụ giáo dục, rao giảng đạo đức chỉ dành riêng cho 1 số người khoác áo thầy tu hay những người giữ vai trò mô phạm; và giáo dục, đạo đức là cái gì phải trực tiếp, rõ rệt, nghiêm trang chứ không được ngụ ý cười cợt. Còn tuồng kịch chỉ có tính cách để vui chơi thôi. Thực sự tuồng kịch, ngay cả hài kịch nữa cũng vậy, đều ít mang sứ mạng giáo dục, cải tạo phong hóa và nó có thể gầy 1 tác dụng sâu đậm nơi tâm hồn quần chúng hơn cả những bài dạy dỗ khô khan.

Những tích hát của các gánh chèo, tuồng, hát bội của ta xưa bao giờ cũng yêu 1 giọng đạo đức, phân biệt rõ rệt kẻ trung người, nịnh ấy thế mà quần chúng lại khờ tính không chịu ngừng ở đó, còn đòi đào kép phải có một cuộc sống thực tế đạo đức nữa, nếu không sẽ bị kết án. Quần chúng quả là khát khe, tham lam và độc ác. Con người ca hát là con người đến với quần chúng, trở thành của quần chúng, của đám đông... và chính cũng vi-

vậy mà rất dễ bị mang tiếng, hơi 1 chuyện sơ hở, 1 làm lõi nho nhỏ cũng trở thành một chuyện xôn xao tăm lum. Một chuyện ăn chè, 1 vụ ly dị, 1 vụ ngoại tình, 1 chuyện xiết trộm...của 1 người thường thì khắc chẳng ai để ý mấy, trái lại nếu là của 1 đào kép có tên tuổi thì ôi thôi khập noi, trong nhà ngoài ngõ đầu đường xó chợ không đâu là không đám tiếu.

Cái án tượng xấu đối với những người ca hát đã trở thành nếp và do cả quan niệm cổ truyền tiếp sức thèm làm cho đám đông có cái nhìn lệch lạc hẳn. Rồi những tiếng dùng gọi hàm ngụ 1 ý nghĩa khinh miệt: Ả Dao, CON hát, cái BỘN, cái QUÁN xướng ca vò loài, cái PHƯỜNG ấy... (tiếng «phường» trong phường tuồng, phường chèo không hẳn chỉ một tổ chức, 1 đoàn thể như phường, phe, giáp, bạn, mà còn biểu thị 1 nghĩa gia ác (sens pejoratif) như bọn, lũ: phường bạc ác, phường già áo túi cơm, phường trộm cap...). Bây giờ còn thấy danh từ «ca sồi» thay vì ca sĩ, như tẩy là tây, tẩu là tàu, méo là mỹ, sến là sen.

Phát xuất từ những ý nghĩ xấu như vậy nên người đời đã coi những kẻ mang nghiệp dĩ di ca hát như loại «cá mè một lứa», khi xung hoa không phân thứ bậc hoặc tuổi tác chỉ gọi chung là anh kép, cô đào, hoặc đào kép trống chú chẳng bao giờ là mợ đào, ông kép cả. Cũng vì thế nên có danh từ Hán, Việt ca cơ, ca nhị để chỉ người con gái đi hát chứ không thấy có «ca bà».

Dĩ nhiên, ở đây chúng ta phải hiểu thêm rằng bên cạnh những giọng đầm ấm, khắc khoải, sống động, thiết tha, đòn hậu, trầm buồn, yêu quái, hờ hững hay gìn giữ thì người ca nữ thiết yếu cũng cần phải có 1 sắc đẹp khả dĩ. Thanh và sắc phải đi đôi. Trai tham sắc. Câu «cái nết đánh chết cái đẹp» chẳng có mấy anh con trai thèm nghe. Chính K. Ông Tử cũng biết rõ như vậy nên đã phải than: «Ta chưa thấy người nào hiếu đức như hiếu sắc». Hảo sắc à cái khắc. Ai dám vỗ ngực tự hào rằng mình chỉ thích thưởng thức nghệ thuật thuần túy? Khi đứng trước một bức tranh hay một bức tượng khỏa thân, người ngắm vừa bằng con mắt thường ngoạn nghệ thuật vừa ngắm bằng con mắt dục tình. Ai căm? Hegel đã gọi trạng thái này là «biện chứng

úp mở» (dialectique présence — absence). Biết phòng trà là đề ngâm người hát nữa. Hát dù có hay nhung xấu gái họ ặc tuổi tác sắp về chiều cũng dễ làm người thường ngoạn nản. Cái đau nhất của cô Mỹ nương con quan thừa tướng ở lầu Tây là va chạm phải 1 thực tế, anh Trương Chi xấu trai:

Hãy nghe tiếng hát thì thương,

Đến khi thấy mặt anh chàng lại chê.

Nghề ca hát là nghề rất béo bở, chỉ nhất thời, Qua cái tuổi xuân mộng hoa, giọng oanh riu rit là tiếp đến những ngày tàn tạ, muôn ghi cảnh thời gian lại cũng không nỗi. Dù có cố gắng «diễn phấn» son để nhạo với nhân gian «nụ cười» thì cũng chỉ là gắng gượng để rồi cuối cùng theo luật đào thai vẫn không thoát khỏi buồn tủi vì «cửa ngoài xe ngựa vắng không» hoặc vì «thuyền không đậu bến mặc ai, quanh thuyền trăng già nước trời lạnh lùng»

Bây giờ theo khuynh hướng chung của những người thích lấy các cô ca hát không phải chỉ vì các cô này có được cái nghề ăn trác mặc tron, không vất vả hay vì được lấy cái tiếng tăm () hoặc giả vì thach sắc mà chính là vì khoán tiền lớn các cô đã làm ra được. Ở thời buổi này không có cái nghề nào làm hài ra tiền như nghề ca hát mà lại không phải đóng một đồng xu thế nào cả (thực tình tôi không có ý mách nước cho mấy ông kinh tế). Xưa kia nghề ca hát không những bị miệt thị mà còn sống lao đao hơn bây giờ nhiều, ở Đông cũng như ở Tây. Vào thế kỷ XI, trong những ngày đông tháng già buồn thảm, những bọn du ca phải đi quanh lầu đài này đến lầu đài khác để ca cho các lanh chúa nghe những bài thơ anh hùng (chansons de gestes) do chính họ sáng tác. Những bài thơ này nhằm ca ngợi những gương oanh liệt, những cuộc đấu tranh kỳ dị của các bậc hiệp sĩ. Đến thế kỷ XII thì có sự thay đổi thê tài: Tuy vẫn thu hút lại những hành động anh hùng của các hiệp sĩ nhưng lại ngả theo khuynh hướng trữ tình các hiệp sĩ chiến đấu và sống để phụng sự «1 bậc phu nhân lý tưởng» mà họ đã yêu vung nhớ thầm và muốn đem tấm lòng dũng cảm của mình ra để chinh phục. Vì trời lạnh, vì phải đi xa và nhất là phải ca bài ca hùng mạnh nên hầu hết những bọn du ca đều là đàn ông?

Để chấm dứt bài khảo luận này, tôi muốn nói 1 điều là tôi đã cố gắng để có những nhận xét vô tư, khách quan, nhưng dù vậy chắc cũng còn nhiều xót thiểu, phiến diện không thể tránh. Tôi tuy năm nay đã nhiều tuổi, đã «thận hư, huyết kém, khí suy, mắt mờ, tai ngang, tứ chi bần thần» nhưng đối với các ca nữ nhiều lúc tôi thấy tâm hồn vẫn còn ít nhiều rung động. Có lẽ vì mình là nòi tinh. Vì là nòi tinh, nên tôi muốn mượn mấy câu của Chu Mạnh Trinh trong bài tựa truyện Kiều để làm câu kết thúc: «Ta vốn nòi tinh thương người đồng điệu, cái kiếp khôn hoa làm cầm, cõi hồn xuân mộng bâng khuâng. Những toan úc sẵn nhà vàng chờ người quốc sắc, lại muốn mượn chùm phượng thảo hú via thuyền quyến...»

Phát hành trong hạ tuần tháng 11-70

KHU RỪNG HỰC LỬA

tác giả: NGUYỄN XUÂN HOÀNG

nha xuất bản: ĐỀM TRẮNG

TRÚC LÂM NƯƠNG

(TIẾP THEO TRANG 23)

như ở các đoàn hát cải lương thường dùng và một cái cặp sách các học sinh mẫu giáo mang không biết bèn trong đựng gì.

Than ôi! thật thời mạt pháp đất Giao Chỉ này. Các đạo tâm ở mồ mà không lo trùng tu để đến nỗi cái ngai Giáo chủ tàn tạ như vậy.

HÓA GIẢI HỌC GIẢ HỒ HỮU TƯỜNG VÀ THU NHẬN Y ĐƯƠNG LÀM MÔN ĐỒ TIỀN KHỎI

Nữ Giáo Chủ nói rằng: «Tên Tường cao ngạo khi đời khi đao, năm 1953 có đi Tây mở trường dạy làm báo, lúc đó Bà còn đang hạnh nguyện ở «văn lều cỏ nó» đến mặc quần sọt, sơ mi cút tay đến thử bà». Tôi lễ phép bẩm bạch — Dạ! Thưa Đức Bà ông dân biếu Tường thử thách bà làm sao? Chẳng cần suy tư, Nữ Giáo Chủ trả lời như sau :

— Thằng Tường tiểu xảo, nó ôm mộng làm Khổng Minh đến Bà. Thằng đó thực ác đức, chính nó bức từ Đức Giáo Chủ Nguyễn Hữu Chí, Giáo chủ Phật Giáo Lục Phượng và Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc ngày nay còn vong thân xứ người.

Chân dương tôi lạnh toát mồ hôi không hiểu Hồ Hữu Tường có phép gì mà tài thế!

Bà nhìn tôi gần từng tiếng :
«Nếu bà không trả lời được nó, chắc chắn bà phải chết làm sao vắng ở ngôi Giáo Chủ được»

Tu thái thoát lộ ra ngoài một cách trầm trọng, Nữ Giáo chủ nói tiếp: «Tại con thằn lằn Lão Tôn à! Tôi ngần ngại như trên trời rớt xuống. Sau mới vỡ lẽ ra câu truyện như thế này.

Hồ h. Tường để ra truyện 1 con thằn lằn tu được tám kiếp, chỉ còn kiếp nữa là thành Phật, Sau muốn cứu một nhà sư ngu muội sắp bị lén dàn hỏa ném bị nhà sư này dùng dùi chuông đập chết tốt. Con thằn lằn hóa kiếp lén kiện với Đức Phật chẳng biết Đức Phật nghĩ thế nào lại kết án thằn lằn mắc trọng tội phải đọa xuống trần chừng nào độ hết mọi loài mới được trở về cõi Phật.

Con thằn lằn phải chọn làm cái thứ gì để độ hết chúng sinh? Chỉ có vậy mà Hồ Hữu Tường đã giết chết hai vị Giáo chủ. Nhưng đến Nữ Giáo Chủ Hồng Tâm Trúc Lâm Nữ Tường Bà trả lời liền : — «Con thằn lằn phải chọn nghiệp bằng ngọn lửa thiêng».

Hồ Hữu Tường phủ phục quý xuống đảnh lễ Đức Bà xin nhận làm môn đệ với danh hiệu Hồng Môn Địch chán Tử (xem hình).

Từ đó họ Hồ được Bà Năm giáo chủ phủ dụ khuyên răn rất nhiều mối thuận thực phần nào. Kể đó Hội nghị Genève bắt đầu khai mạc. Các cường quốc âm mưu chia đổi đất nước VN.Hồng Môn giáo chủ cấp cho ông Tường 27 ngàn đồng mua

ngay vé máy bay khứ hồi đi Paris. Nhưng rút cuộc đi không về rồi chẳng làm nên trò gì, vì có lẽ lãnh được 27 ngàn vé máy bay là Tường bỏ đạo liền. Biết như vậy Nữ Giáo chủ vẫn yêu quý Tường, hết sức khuyên Tường đừng theo Bình Xuyên. Tường không nghe nên lánh án tù 10 năm ở Côn Đảo.

Với chín tiếng đồng hồ được hầu tiếp Giáo chủ. Tai nghe, mắt thấy những gì tôi xin kể lại.

Mãi xé chiếu, bầu trời vẫn vũ gió chiều lành lạnh do trận bão đang tàn phá miền Trung đưa lại. Đúng lẽ nghi tôi chắp tay chào Nữ Giáo chủ ra về, trong lòng hoan hỉ vòi cùng.

Trên đường về tai tôi còn vắng vắng lời Nữ Giáo Chủ Hồng Môn Đại Bảo nhắn nhủ tôi rằng :

(Nguyên văn như sau):
«Bà nhất định ra Quốc Hội tuyệt thực cho đến chết để phản đối chính sách kiềm duyệt của BTT vì tập thơ của Bà có 535 câu bị kiềm duyệt hết 335 câu», và :

«Bà sẽ sang Paris lên tháp Eiffel tuyệt thực tuyệt vời để hóa giải Nguyễn Thị Bình, Mai Văn Bộ vì 2 đứa này nó đã thọ ơn bà, bà nói nó phải nhẹ».

Tin tưởng rằng với vài trăm mìn đệ thân tín thừa sức cắp lô phi cho bà sang Tây lo đại sự, bà đâu có cần hợp lệ tình trạng quân địch.

Chúng ta chờ xem..

KHÁNH HÝ

Được hồng thiệp của bà PHAN THÁM làm lễ thành hôn cho Cậu :

PHAN NGOAN

đẹp duyên cùng Cô :

TRU'ONG THI NGOC CHANH

Chúng cháu xin mừng hai họ trăm năm hạnh phúc

Ông bà :
Trung Tá HUỲNH VĂN HỒNG

BẢN ĐÒI VIẾT VỀ HÀ THÚC NHƠN

LTS.— Nhiều độc giả đã đề nghị Đời dành một số trang để thường xuyên phô biến sinh hoạt của Ban Vận Động Lập Nhóm HTN. Tôi soạn hoàn toàn đồng ý với các bạn, nhất là sau khi Ban Vận Động đã chính thức ra mắt. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chỉ phản ánh riêng sinh hoạt của Ban Vận Động Lập Nhóm HTN thôi vẫn chưa đủ. Cho nên, kể từ số này, Đời còn dành thêm một trang để bạn đọc của Đời phát biểu về vụ HTN cũng như về nhóm HTN. Trong khuôn khổ trang báo này, chúng tôi sẽ trích đăng mọi ý kiến của bạn đọc, liên hệ đến các vấn đề nêu trên. Cung qua trang báo này, Ban Vận Động Lập Nhóm HTN sẽ trả lời mọi thắc mắc của các bạn trên toàn quốc về Nhóm HTN.

Ý tưởng Hà thúc Nhơn, linh hồn của tuổi trẻ

Nói đến miền Nam chúng ta hôm nay ngoài dư luận ngoại quốc, mỗi người dân trong nước ai cũng tự biết rằng, Tham nhũng và Thối nát là căn nguyên của những khủng hoảng chính trị kinh tế lẩn văn hóa. Xã hội thi phân hóa và đầy dẫy những bất công. Những người lãnh đạo thì ai cũng muốn củng cố địa vị mình. Ngoài những người sáu mươi không đảng kè, không đảng nói đến nhưng ngay cả những người chân chính, những người có tâm huyết, những người trong giới trẻ mới vươn lên cũng bị đồng hóa hoặc mua chuộc. Hãy nhìn vào những cơ cấu tổ chức của Quốc gia. Từ thượng tầng đến hạ tầng cơ sở chúng ta thấy tham nhũng đã trở thành một mối đe dọa nặng nề. Những nguyên tắc, luật lệ của hành chánh lẩn quẩn sự được tham nhũng lẩn hối biến đổi, và người dân cũng lần quen đi với những luật lệ mới không có trong hiến pháp quốc gia này.

Nói như vậy không hẳn trong tất cả chính quyền miền Nam toàn là tham nhũng cả nhưng tham nhũng đã trở thành một tệ trạng xã hội mà ngay đến vị nguyên thủ của chúng ta coi như đó là một điều ngoài ý muốn phải chấp nhận. Chính vì sự dinh dưỡng đó làm tham nhũng ngày càng phát triển và hành trưởng thành một thế lực lớn lao, nhất là đối với những vị có quyền thế.

Không những tham nhũng đặt ra những luật lệ mà nó con trở thành

một tập tục thói quen đối với mọi người. Chúng ta có thể thay câu nói của Tổng thống nhân đề nghị đồng bào nặng của dân biếu Đức. «Nếu tại nhà giàu đi hết. Tôi làm việc với ai?» «Nếu bài trừ tham nhũng tôi làm việc với ai?». Từ vụ bốn va ly bạc ở phi trường Tân Sơn Nhất đến những vụ buôn bán sắt thép chứng tỏ rằng có một số nhân vật lớn náo đòn dính dằng vào những bần thỉu nhơ nhợp mà hầu hết những người dân yêu nước không quyền binh trong tay, ai cũng mong chờ sự thanh lọc hàng ngũ tiền phong cho công cuộc bài tham nhũng mà chính phủ coi như một kẻ thù nguy hiểm cần phải tận diệt.

Đất nước chúng ta cần phải có một Hitler để làm một cuộc cách mạng xã hội. Chỉ có một cuộc thanh trừng đậm máu mới ngăn chặn được sự ung thối đang lan dần trong guồng máy hành chánh quyền nói riêng và trong tư tưởng quần chúng nói chung.

Một Hà Thúc Nhơn đã làm vang dội cả nước. Những phong trào đấu tranh đang lên của sinh viên học sinh, của giáo hội Phật giáo Án Quang, của Thương phế binh cũng phải lu mờ, vì một sự kiện xảy ra chân chính và hấp dẫn hơn cả để tài tranh đấu của họ. Tất cả những phong trào tranh đấu đã quên rằng trong hàng ngũ của họ thiếu trang bị tư tưởng Hà Thúc Nhơn vì điều cần yếu là sự tham dự của mỗi cá nhân hôm nay ai cũng nghĩ đến «lợi». Kèo cá cái lợi của tinh thần nên chúng ta đừng

lấy làm lạ khi chính trong hàng ngũ của sinh viên học sinh thuỷ sinh viên học sinh, thương phế binh choáng thương phế binh và nhà chùa bắn nhau đi đúng.

Chúng ta phải minh định một cách rõ ràng là «ý tưởng Hà Thúc Nhơn phải là linh hồn của bất cứ một đảng phái một phong trào một tổ chức nào hiện tại».

Có thể con người Hà Thúc Nhơn du đãng nhưng sự vùng lên của Hà Thúc Nhơn là cái gì cao quý nhất cuối cùng còn lại ở Miền Nam mà ông Nghị Chức gọi là thời đại thối nát và bần thỉu nhất trong lịch sử VN.

Ý tưởng Hà Thúc Nhơn phải được duy trì. Một tiếng vang danh thức những người tuổi trẻ bị mua chuộc. Một xí vả vào mặt những chính khách coi chính trường là nơi sinh nhai, mua bán. Một hầm dọa đối với những trường lâm cỏ hành vi bê bối. Chúng ta hãy coi sự vùng lên của Hà Thúc Nhơn là lời cảnh tỉnh đối với những người lãnh đạo hiện thời và từ đó ta rút ra được câu châm ngôn:

«Chấp nhận hành vi tham nhũng bê phái vì coi đó là một tệ trạng xã hội không thể loại bỏ là hèn nhát, tham quyền cí vị, là đồng lõa phá hoại Quốc gia Dân tộc».

VŨ MINH TÂN

Từ cái chết của Hà Thúc Nhơn đến cội rễ của tham nhũng

BAN MÊ THUỘT, ngày 26-9-1970
Thưa ông.

Không biết ý nghĩ của tôi kể sau đây có phải là chủ quan thái quá không? nhưng tôi cũng cứ kể ra đây mong ông bồ khuyết cho.

Tất cả đều cho rằng muôn diệt tham nhũng phải diệt trừ cội rễ mới có hiệu quả, đồng ý làm nhưng chúng tôi chẳng thấy vì nào đạt tâm tim tôi cội rễ của vấn đề thi làm sao mà diệt tham nhũng. Riêng về phần cá nhân chúng tôi thi cho rằng gốc rễ của nạn tham nhũng là do nơi nền hành chánh hiện tại rất thích hợp cho sự

tham nhũng tung hoành ngang dọc đâu có ngán ai vì đã có nguyên tắc hành chánh bảo đảm rồi. Thật vậy, nền hành chánh hiện tại của chúng ta là một nền hành chánh bị trị từ thời thực dân phong kiến vẫn được đóng khung áp dụng tới ngày nay mặc dù có một vài cải cách (cũng từ thời bị trị) vẫn là quá lạc hậu rồi. Chúng ta thử so sánh một nền hành chánh bị trị với nền hành chánh dân chủ độc lập khác biệt nhau làm sao— trình độ của công chức thời Pháp thuộc và nay chênh lệch thế nào thì ta đã tìm hiểu được vấn đề. Qua kinh nghiệm bản thân, qua bao nỗi gian truân của người dân lương thiện rủi ro cho phép chúng tôi tin tưởng cội rễ vấn đề tham nhũng là nơi nguyên tắc hành chánh lạc hậu của ta gây ra, 1 nền hành chánh chẳng thiệp sự «Công ích và công bằng xã hội» tí nào hết, dù cho chính quyền không muốn cũng không được bởi nguyên tắc hành chánh kỳ quặc lắm, mọi vấn đề đều căn cứ ở giấy trắng mực đen nhưng chẳng có kế hoạch ngắn hạn nạn giấy trắng mực đen giả mạo nên tham nhũng đâu có ngán ai, tất cả đã có vấn kiện chứng minh rồi!

Nhà phè bình chính trị Lý Đại Nguyên của quý báo thì cho là tại yếu tố chiến tranh—yếu tố tâm lý—yếu tố kinh tế và yếu tố Viện Trợ Mỹ phát sinh nạn tham nhũng. Chúng tôi chỉ đồng ý một nửa thôi và nghĩ rằng nếu mọi vấn đề đều được nắm vững bởi một quy tắc hành chánh minh bạch và khắt khe (nói khắt khe là khắt khe với viên chức nhà nước) thì dù có viện trợ nhiều hơn mức hiện tại cũng chẳng có đứa nào anh cảm làm của riêng được, cứ suy một việc nhỏ để xét việc lớn ta đã thấy:

— Thi dụ: vì ích lợi cho quần chúng, chính phủ cấp cho Tỉnh A 1 ngàn khoản 1 triệu đồng để tu sửa con đường huyết mạch trong Tỉnh theo như đề nghị và triết lí kinh phí của Tỉnh để lèn Chánh phủ.

Nhận được 1 triệu đồng, Tòa hành chánh giao Ty Công chánh để gọi thầu số lượng đá cần thiết trải loại con đường giá dự hết 500.000\$, số tiền còn lại tra chi phí nhân công nhiên liệu may móc vừa đủ, khi hoàn thành 1 UB tiếp nhận của Tỉnh đến nhận (vẫn là Tỉnh, Ty

Công chánh và Hội đồng Tỉnh) thế là xong mọi việc. Nếu có sự nghi ngờ của Hội đồng này (giả tì chứ làm gì có) thì lập tức trình bày tất cả giấy tờ như: biên bản đấu thầu đá, hóa đơn mua nhiên liệu, bảng danh sách nhân công ra hỏi còn nghỉ ngơi gì nữa, rõ ràng quá mà, nguyên tắc hành chánh đấy. Nhưng thực ra bọn chúng đã tham nhũng hết 600.000đ tiền tu sửa con đường này ở những khía cạnh sau đây: thứ 1.— Con đường hư hỏng một, triết lí nhân lèn ba lần (chiều dài đúng)—số lượng đá trải mặt đường ít bằng một phần ba số dự trù đấu thầu, nhiên liệu



ngoại giao cơ quan Usaïd hay lấy ở dịch vụ khác ra dùng — nhân công có thể là những công nhân ăn lương tháng hay binh sĩ ngoại quốc làm công tác Dân sự vụ — biến lai giả nhưng thật, giả là không mua mà có, thật là của nhà thầu cấp天堂. Thứ 2.— Thanh tra thì đi lấy lệ và làm khó cho có án, khi đến được tiếp đón nồng hậu, cung cấp mọi tiện nghi như ăn ngủ và lạc thú, lúc về lại có quà gọi là «sản phẩm địa phương» tặng, thiếu yếu tố bất ngờ thành ra mọi việc đều được tham nhũng sắp đặt đâu đấy cả rồi khi nhận được công điện hẹn ngày đó sẽ thanh tra, thậm chí lại có cơ quan ấn định sẵn lịch trình thanh tra mời khỏi bài chửi, đó là chưa kể thanh tra đã bị chúng mua đứt từ những dịch vụ trước đây.

Về nhân sự thì không có nguyên tắc nào ràng buộc vấn đề tiến cử một viên chức phải hội đủ những điều kiện nào, như thế nào là phải cắt chéo, thành ra mọi sự tiến cử đều dựa vào phe nhóm, đảng phái hét, còn tài năng và đức độ bỏ không. Chính tôi đã thấy có một người quen bị cao chức vì bất lực, tham nhũng, nghiện hút, nhưng một thời gian sau có sự thay đổi cấp cao huy trực tiếp, đương sự trở tài năng bị mọi cách lôi kéo và hèn hạ

đến nỗi làm cả công việc khiêng bàn sau phán cho bà xếp nén ít lâu sau được đề cử giữ một chức chỉ huy tuy khiêm nhượng song rất nhiều bổng lộc tham nhũng. Lại có một người nữa giữ một phần hành béo bở liền từ 7, 8 năm, trong thời gian này tuy có một đời lần bị cấp trên (cấp Vùng) lưu ý, bắt trình diện lên trình diện xuống vì tội nợ kia, rút cục vẫn hòa cả làng, gần đây nhất đương sự bị sơ sót trong nhiệm vụ (luận cứ của cấp chỉ huy trực tiếp) trình lên Vùng, cấp Vùng biết chắc là sơ sót có ẩn ý hưởng lợi lộc nên đề nghị Saigon trừng phạt nặng nề hơn, sau 3 tuần lễ bị quản thúc ở Saigon đương sự lại ra về thời thời hàn hoan và lại ngồi vào chỗ cũ, viện lẽ là vô tội!

Thưa ông Chu Tử, kề ra thi không có giấy tờ nào viết hết các khía cạnh của sự việc, chúng tôi chỉ đơn cử 1 thí dụ trên đây, nếu ông đồng ý là tại nền hành chánh gày ra tham nhũng thì xin ông vì ích lợi chung mà làm một số Đời về nền Hành chánh, hoặc không đồng ý với chúng tôi thì ông cũng nên làm một số đặc biệt tìm kiếm gốc rễ của nạn tham nhũng hầu giúp chánh quyền nếu thực tâm muốn bài trừ tham nhũng căn cứ vào những tài liệu sống thực mà độc giả bốn phương cung cấp cùng với tài liệu của Đời để may ra ngăn chặn được dịch tham nhũng hành trên quê hương của chúng ta.

NGUYỄN NHƯ HUY

BÓNG TỐI ĐI QUA

(tức 1287 ngày trong Bộ chỉ huy tối cao MT DTGPVN)

Hồi ký : VŨ HÙNG

Cải biên : KIM NHẬT
tập 2 đã phát hành trên toàn quốc

— Bạn đọc báo Đời không đọc BÓNG TỐI ĐI QUA không phải là bạn đọc của Đời.

— Một tác phẩm không được đọc sẽ ức đến học máu mà chết.



LUÔNG CAI VÀNG

Vì không quen uống la de, nên mấy giọt la de vào người đã làm Giáo Ngo khó chịu, ông ngủ ngay sau đó. Cửu Bồng ra dáng sau nhặt một cù khoai, ăn ngon lành. Ông đến xay lúa cùng với vợ. Bà Cửu Bồng nói:

— Đè đó tôi làm. Đừng động tới mà đứt cả mạch máu cho coi. Minh nghỉ đi, đè mặc tôi.

Cửu Bồng nói:

— Vài ngày nữa có mưa lớn. Không chừng có bão. Phải giữ lúa mà ăn.

— Minh chỉ còn một ít lúa thôi... tại sao năm nay mưa mua tới sớm thế.

Ngay lúc đó, trời như chuyển động, một cơn gió mạnh thổi tới, một loạt những trái khô rụng đi dép. Những hạt mưa nặng nề, đầu tiên rơi trên mái ngói, trên rừng, trên hoa lá, trên nỗi khô khan chờ đợi của con người.

Cửu Bồng ra sau hè, khiêng mấy cái lu kê đặt dưới máng xối. Ông cần phải lấy nước mưa để dùng, khỏi phải tới giếng. Sau đó hai vợ chồng vào nhà. Cơn mưa đang dì êm đêm bên ngoài, Cửu Bồng nghe rõ tiếng nước đổ từ máng xối...

Cửu Bồng là một người tiên đoán thời tiết rất giỏi. Ba hôm trước ông đã thấy một ngọn mây lạ. Ngọn mây đó hôm nay biến đổi cả trời đất, nhận chìm trời đất trong cơn điện của bão và mưa.

Khoảng bốn giờ chiều, nắng bieng biếc bỗng đổi màu. Nó có pha chút ít màu tím, tự nhiên bệnh hoạn. Bốn phía chân trời, mây đen dần lên thật nhanh. Không bao lâu cả bầu trời chỉ còn từng vòm xanh đặc. Bầu trời như một khuôn mặt bị sét đánh bắt ngỡ: đen thẫm, thật là thảm hại.

Đầu tiên người ta không thấy núi phía tây, gió rao rao thổi tới, từng tầng nước đèn quần quại như vương mạc nơi nóc nhà.

Một lúc sau, sự việc xảy ra nhanh đến nỗi tất cả nông dân trên đồng ruộng thi xép cày bừa đè về nhà, nhưng bọn họ bôn ba tại nứa đường thì cơn mưa đè xuống tàn khốc. Trời bẽ toang.

Cửu Bồng từ cánh rừng lung chừng đổi, quất roi vào lưng con trâu Đung. Cửu Bồng mang một cái toil lá. Không bao giờ Cửu Bồng dán cối trên lưng trâu. Ông sợ nó mất sức, nó cày bừa tan lũi thấy cũng tội nghiệp.

Cửu Bồng và con trâu xuống tới chân đồi, ngang qua một cái tượng Chiêm thành, thì nước nui đồ xuống ngập cả đầu gối. Trong các mạch, các mương, nước đưa ra rác rến lá khô, và cả thân cây tươi. Những bầy kiến nâu trôi dập dềnh, tan nát trên dòng nước cuồn cuộn.

«Trời nắng mau trưa, trời mưa mau tối» Chiều nay không còn hoàng hôn. Không có giờ giấc gá

về chuồng, bầy bò trở lại sot soat trong các hẻm. Không còn một khoảng trời vàng có chuồn chuồn châu chấu bay quanh các giếng nước. Cơn mưa nối liền ngày vào đêm tối.

Tất cả các nhà túc khắc bị cô lập khi cơn gió ác liệt từ biển đông thổi vào. Sóng đánh thật mạnh gầm thét. Mỗi nhà là một cái đảo với ngọn đèn leo lét bên trong. Mọi người chuẩn bị đối phó với một trận bão lụt đầu mùa.

Miền Trung thân yêu thường vẫn thế, cơn lụt đầu mùa thường do cơn bão đưa tới. Đất đai này nấp dưới chân trường sơn bí hiểm. Ngoài kia là biển đông vô tận vô tính. Mùa đông đến những gió và những mưa hành hạ con người áo đầm.

Khi Cửu Bồng chui vào được trong mái nhà cơn mưa còn tiếp tục bốn tiếng đồng hồ liền sau đó. Gió không ngớt hoành hành. Ngồi trong nhà, gió thường đánh tắt ngọn đèn, Cửu Bồng thấy rõ khuôn mặt của từng người co rúm lại, qua mỗi cái chớp bên ngoài.

Người vợ kéo mấy sào vải vào nhà, tìm cách hong lên những cây sào dài. Bà nói :

— Tới khuya chắc nước ngập mé xóm. Bà ngoại tại nó không nghe lời tôi, còn đi Gò Tre làm gi.

Cửu Bồng sững sờ:

— Bà ngoại tại nhỏ đi Gò Tre ? Trời ơi, tôi đã biết trời độc địa từ chiều hôm kia sao bà không nghe.

— Tôi đã cãi lời mình bao giờ chưa. Ông nói gì tôi nghe đó. Nhưng bà ngoại nói đi Gò Tre thu lúa. Phải thu trước, đè ngập lụt ai mà trả lúa cho mình.. mưa kiệu này sớm mai là không ai thấy xóm Gò Tre nữa.

Chín giờ đêm. Cơn mưa lặng nhưng gió hẩy còn thật lớn. Xóm Gò Tre như một cồn cát xanh giữa biển trắng. Trắng lên. Ánh trăng bàng bạc trên một vùng nước vô tận.

Cửu Bồng cùng Cả Xưởng lấy một chiếc ghe, chèo băng qua đồng ruộng, đè tới xóm Gò Tre. Mặc dù trăng sáng thơ mộng nhưng nước chảy thực là xiết. Núi phương tây lộ ra một giải xanh thăm. Mây trắng lác đác trên đó.

Từ xa, chiếc ghe Cửu Bồng và Cả Xưởng tạo thành một cái chấm đen. Trên biển nước đêm nay vô số những chấm đen như thế. Mọi người đang đè xô tới những vùng thấp đè cùu với các già đình lâm nguy.

Cả Xưởng nói :

— May tạnh mưa chứ ông mẫn thết tới sáng chắc có người chết.. thày Cửu, thày ăn cái gì chưa túi đói bụng quá.

Cửu Bồng sực nhớ rằng ông cũng chả ăn một chút gì trong dạ từ ban chiều tới giờ. Buổi tối nòng nọc ở đây thường ăn một bửa cơm có ghế thật nhiều sắn khoai. Có khi toàn gia đình ăn tối với chỉ một nồi khoai lang. Mỗi người chỉ vài cát. Ai tự ý ăn không hay tự ý châm với muối mè, điều đó thật là hoang loạn tự do.

Nhiều gia đình khá giả hơn, họ ăn cháo thay bữa cơm tối. Ăn cháo mà có thể làm việc suốt đêm được. Năm kia, trời nắng suốt sáu tháng liền, đồng ruộng khô khan, vườn tược cháy cả. Những đồi sắn không có củ. Lúa non cháy thiêu cháy đứng biến thành một đám tranh núi vàng. Cảnh đồng không hoa màu như một vùng bạch hóa. Tất cả các giếng nước khô khan, không thè nào có nước uống.

Muốn có nước, người ta phải đợi đêm đến, chừng hai ba giờ sáng, quay đai thùng trên vai, đi bộ chừng ba cây số, tìm một cái giếng sâu họ dừng lại, giữa tiếng nói huyên náo của những người cùng đi tìm nước với mình, nhìn xuống đáy giếng. Đêm sáu giờ vội, một chút nước đọng dưới đáy tối om. Hai viên đá tìm giếng lột ra như hai cái gò má đói khát. Người ta phải tài tình lầm mới cho chiếc gầu nắm lọt giữa hai viên đá kia đè lấy từng gầu nước nhỏ.

Như thế, trong đêm thanh, người ta lại quay đai gánh trên vai ra về, có khi tai còn nghe tiếng riu riu búa phá nhà tiêu thổ, có khi lòng còn náo nức, sợ có người biết căn hầm bí mật của mình mà báo cho lũ Việt gian kiếm tiền.

Năm kia trời đất chẳng thương tình người. Trời nắng tàn khốc, đất nứt nẻ đục địa. Dân phải một phen đói khát. Người ta đánh bộ bốn năm chục cây số ngàn đòn mua hoặc đổi chác những thùng khoai đấu lúa. Nửa chừng trên đường về, có khi máy bay Pháp bắn phá. Người chết đẫm máu hồng cùng lúa khoai, giữa quê hương diệu tàn.

Kẻ sống lựa ra từng củ khoai và từng cánh tay, từng bùn lúa và từng chút thịt người kia được tiếp tục mang về xuôi. Còn người chết không may được thu gom thành堆, chôn cất dọc dài đầu đó. Chôn nơi đâu lui không được. Quê hương ta, người giang hồ, chết xuống nơi nào cũng là chết trên đất mẹ. Chết tan tành hay chết nguyên vẹn, xương tàn cũng làm thơm một vùng cày cỏ thô.

Trời nắng đến tảng tận thiên tâm, rồi bão mưa tối thật là phủ phàng, dí sỏi nổ dây cồn khôn khéo với thời gian huống chi người. Đó, nước ngập một phần con đường cái quan rồi đấy.. Cửu Bồng néo mắt : nơi xa thật xa con đường đèn như một con rắn chết nằm dưới ánh trăng. Một phần nó nước trăng xóa băng qua.

Cửu Bồng rà nái chèo một cách lẹ làng nói :

— Gần tới xóm. Nước chảy xiết lắm. Tránh xa phía này, cho ghe xuống phía chòm nhà anh Bà Hiền đi.

Một vài ánh đèn leo lét, trên nước. Những nồi lèn lèn bình. Một số những đàn bà và trẻ nhỏ đã ngồi.. trên nóc nhà, chờ cứu vớt. Có tiếng kêu cứu, vang đi trên nước, hòa lẫn với gió.

— Ghe qua, nước tới nứa cây da rồi. Cả Xưởng nói.

(CÒN NỮA)

TÂM SỰ BẢN ĐỜI

Tòa soạn đã quyết định mở thêm mục "TÂM SỰ BẢN ĐỜI". Trong khuôn khổ mục này chúng tôi sẽ trích đăng hết thảy ý kiến của bạn đọc gửi về tòa soạn hoặc nhận định về nội dung của tờ báo để giúp tòa soạn loại dần các khuyết điểm hoặc phát biểu về mọi vấn đề thời sự. Mục đích của việc trích đăng này là nhằm phô biến một ý kiến của độc giả thường vẫn bị bỏ quên hằng tạo dịp trao đổi không những giữa tòa soạn và với độc giả nữa. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng để phản ánh trung thực tâm sự của bạn, mục này sẽ trích đăng nguyên văn mọi ý kiến, dù đó là ý kiến trái nghịch hoặc công kích chính tòa soạn.

Thán phục

KBC. 4893 ngày 03-11-70

Thưa ông,

Những Chủ đề của Tuần Báo Đời rất hợp với thời gian, và những sinh hoạt của xã hội hiện đại. Đúng và rất đúng, Tuần Báo Đời là không phải của riêng ai, nên trong đó có đủ mục « Tả Pín Lù ». Tôi chịu nhất là những mục đó đấy. Viết đến đây tôi chợt nhớ đến trên TB Đời số mấy thất lạc mất rồi. Vì thừa ông tôi là loại quân nhân, nay đây mai đó, mặc dầu rất trung thành và mến báo Đời nhưng không thể « Co lách Sóng » nó được. Trên mục « Tâm Sự Bản Đời » có ông độc giả nào đó biệt hiệu Tò Thủy Phan Thiết đã chỉ trích « Lem Nhém » về những mục « Tả Pín Lù » đó. Chắc rằng trên báo Đời không có những tiểu thuyết như Lộc Đỉnh Ký, mục Tâm Thư Tình Bạn Bốn Phương, hay những chuyện tình này lứa, đồ đom đóm mắt, nên bạn đó đã bắt mồm mà viết lên những lời hàn học như vậy.

Nhưng trái lại báo Đời đã thẳng thắn và vô tư, đúng với tôn chỉ của quý Báo, mà cho đăng lên mặt báo. Tôi xin thán phục chỗ đó.

Sau hết xin ông xem tại « Phiếu Góp Ý » là những ý kiến của tôi. Ít nhất tại Miền Nam này « phải có » 1 Tuần Báo như vậy, thì mới có thể xem và pháo khởi được.

VŨ VĂN TRINH
(KBC 4893)

Những thác mắc của một người lính

KBC 4190 ngày 2 tháng 10-70

Kính Bác,

Hiện tại cháu là một quân nhân phục vụ tại KBC 4190 thiếu 2 tháng thi được một năm rưỡi. Trước kia trong thời Đệ 1 Cộng hòa, cháu được miễn dịch vĩnh viễn vì lý do « Con trai duy nhất có cha mẹ trên 55 tuổi » do Nha Động viên vùng 2 xét chấp nhận (Trước kia KBC 4190 trực thuộc vùng 2 nay trực thuộc Vùng 1). Có điều cần thưa bác rõ ở đây gia đình cháu thuộc hàng cùng dinh trong thời Đệ 1 Cộng hòa. Không « Đạo » không « Cần Lao » do đó cũng không có thằng có thể già cả, sau khi cháu đã nộp đơn với đầy đủ giấy tờ và có điều tra kỹ lưỡng. Có đọc tên trên đài phát thanh để thông báo đi nhận thẻ Hoãn và Miễn dịch đàng hoàng.

Nền đệ nhị Cộng hòa, thời Nguyễn Khánh, cháu vẫn tiếp tục được hưởng qui chế Miễn dịch vì lý do gia cảnh.

Mãi đến các chính phủ liên tiếp sau này, hết biến cố này đến biến cố khác xảy đến dần dần, Chính quyền không còn ra cái thề thống gì nữa và lúc bấy giờ, có lẽ vì nhu cầu của Quân đội đòi hỏi để đáp ứng với tình thế hiện tại. Hoặc còn một lý lẽ khác là có thề một số thanh niên hèn nhát đã man khai giấy tờ để được hưởng qui chế Hoãn, Miễn dịch vì lý do gia cảnh. Thế nên, Nha Động viên Bộ Quốc Phòng gọi nhập ngũ tất cả, bắt cháp một trường hợp nào. Sau đó có thể làm đơn xin « Phục vụ gần nguyễn quân HOẶC đơn vị không tác chiến » nếu có tình trạng gia cảnh. Thật là một ưu đãi của Quân đội của Chính phủ trong quan niệm « Quốc dĩ dân bản ».

Thế nhưng, chữ « Hoặc » ở đây trong câu của tên cái đơn không

đáp ứng được quan niệm đó. Ngẫm ra thì nó đều và lãnh đạm, không thực tế và còn có tính chất dã man vô nhân đạo nữa.

Kính thưa bác,

Cháu cũng đã làm cái công việc nộp đơn ngay ở những ngày đầu mới vào quân trường. Kết quả là chữ « hoặc » ác ôn đó đã đưa cháu đến phục vụ tại 1 đơn vị đánh giặc 100% tại một tỉnh gần nhà.

Tại đây cháu đã an phận và trong suốt thời gian qua, thỉnh thoảng cháu có đọc được một vài cái bìa diệp của Tiểu khu mà đơn vị cháu trực thuộc, tuyên vào đủ các ngành thí dụ : CTCT, tài chính, tiếp liệu v.v... Cũng có nêu ra đủ thứ điều kiện, chẳng hạn : tình trạng gia cảnh ưu tiên 2 sau thương binh ưu tiên 1, khả năng, chuyên môn, thâm niên tác chiến vv... Nhưng cháu đã bị công 3 lần nộp đơn và im lặng vẫn là im lặng !

Một hôm thỉnh linh gặp thằng bạn nhập ngũ sau cháu sáu khóa. Sau vài câu chuyện thì được biết nó thua cháu nhiều điều kiện kẽ cả gia cảnh thế mà nó được chọn ngay vào một ngành ở tại tiểu khu này !

Thực là úc. Hay là cháu còn thiếu một điều kiện « huyết mạch » nào nữa ?

Thưa bác,

Sự bất quá tam không thể tha thứ được nếu cháu có quyền hành trong tay. Tuy nhiên, cháu xin gác việc đó sang một bên, vì thời này mà không đánh giặc thì ai đánh cho mà ngồi chơi xơi nước ?

Khi trình bày vấn đề trên không phải để diễn tả cái tâm sự ích kỷ của cháu mà phải đòi cho được sự công bằng và một chính sách rõ ràng và hợp lý, hợp với quan niệm « Cách mạng xã hội » và ý niệm nhân đạo. Chính sách động viên quân dịch hiện đang áp dụng phải cần được sửa sai và suy nghĩ nhiều hơn nhất là về tình trạng gia cảnh của những thanh niên đã và sẽ phục vụ dưới cờ.

Quan niệm như thế nào ? Tự cõi chí kim, từ đồng sang tây, bất kỳ một quốc gia nào, gia đình là nền tảng của xã hội. Có lần, tôi không chưa đủ, phải có một tập thể gia

định gồm phong tục tập quán mới tạo thành một quốc gia. Đó mới là điều kiện át chủ bài.

Đứng trên quan niệm căn bản đó và dựa trên phong tục tập quán của dân Việt Nam, người con trai là rường cột của gia đình. Nếu một gia đình nào không có con trai thì đó coi như bị tan rã. Bởi người con trai có một cái bỗn phận thiêng liêng « khả thương khả hạ » đối với gia đình, khi trưởng thành thì nào là nối dõi tông đường, cung phụng cha mẹ, săn sóc em dài v.v.. Và mọi người con gái đều phải ra đi khi kết hôn. Bậc cha mẹ Việt Nam rất có mặc cảm chung sống với gia đình chàng rể.

Thế thì, chính sách động viên quân dịch và ưu đãi của Quân đội đang áp dụng hiện tại đã mặc nhiên và công khai đậm đà đơn vị của xã hội là gia đình. Đồng thời xóa bỏ nền đạo lý dân tộc ở chỗ thiểu xót và không công nhận chữ « Hiếu » khi bắt buộc người con duy nhất của một gia đình phải đưa giỗ với tử thân.

Vẫn biết rằng trong hiện tại, Nha Động viên Bộ quốc phòng đã cho cho « hòn dít » có thời hạn » và « chờ có lệnh mới » những thanh niên dân sự. Nhưng chả lẽ chỉ những thanh niên chưa nhập ngũ mới hưởng được quyền sống để đảm bảo cho gia đình họ còn những quân nhân đã phục vụ dưới cờ quá đủ thì không có quyền sống hay sao ?

Đối với những quân nhân, vấn đề gọi là phục vụ gần nguyễn quân, tuy cần thiết nhưng không thực tế. Bởi vì gia đình họ chỉ đòi hỏi cho họ được cái sống trước tiên cái đã. Dù có xa xôi cho mấy cũng không bằng sự xa xôi miên漫 kia thế giới. Sống mới là thực tế. Sống mới nói chuyện này nó, phải không thưa bác ?

Nhược bằng, nếu chính phủ và quân đội đã hết phong độ, không còn ra cái thề thống gì nữa để rồi, đối với bất cứ lãnh vực nào cũng làm càn, quơ đưa cả nǎm thì cũng phải có lúc thức tỉnh lại chứ ?

LÊ TRIỆU BÔNG
(KBC 4190)

HỘP THƯ TÒA SOẠN

● LƯƠNG VĂN LƯỢNG
(KBC 4804) : Sẽ có « soạn lại » lá thư ấy để đăng trong TSBĐ. Viết thư cho nhà báo mà viết trên cả hai mặt giấy là hại nhau rồi đó. Lần sau nhớ viết một mặt giấy thôi. Thân.

● NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG
(Saigon) : Sẽ thực hiện đề nghị của anh khi làm số báo đó. Chờ coi.

● NHÓM SINH VIÊN TẠI
TOKYO (Nhật Bản) : Đã nhận thư đề ngày 14-11-70 sẽ nêu vấn đề trên báo TV. Có điều gì khác cứ gửi tiếp về. Đừng cảm ơn vì đây là việc chung.

● LÊ VĂN CHÍNH (Phan Thiết) : Đã nhận thư ngày 8-11-70, nhưng thư đến hơi muộn. Vả lại, đọc số báo đó, anh sẽ thấy chiều hướng giới thiệu như thế nào. Xin gửi lại làm tài liệu vay. Về đề nghị mới thì anh cứ gửi bài về. Chủ đề khó lòng thông báo trước kịp, bởi thường chỉ được quyết định vào phút chót. Thân.

● LÊ TUYỀN (KBC 3466) : Thư đã chuyển cho Bố Lão. Nhớ theo dõi nơi mục Đời Là Thế.

● NGUYỄN NGỌC THÀNH
(Phá Yên) : Xin cảm ơn về lá thư góp ý. Số 57 có nhiều sơ sót thật, nhưng đâu đến nỗi mất hết hương vị. Vì thực ra nó vẫn độc đáo ở những câu hỏi « ầm ó » đó chứ. Thôi, ráng cưng nó như đã từng cưng nó đi. Không hiểu số 58 có đáp ứng hy vọng của ông không ? Có lẽ lại lệch nữa, nhưng biết sao đây. Đành cáo lỗi vây. Thông cảm, nghe. Thư có thể sẽ xuất hiện trong TSBĐ ở một kỳ tới.

● TÔN THẤT ĐÀ (Hội An) : Xin chia buồn với ông về tai nạn đã xảy ra. Các số báo ông cần phải chờ lục lại, nhưng chắc chắn là còn. Muốn mua ông cứ gửi 208 đồng (bằng tem thư) về cho ty tri sự và để cho ông Đinh Ngọc Tân. Sau khi nhận được, chúng tôi sẽ gửi báo ra. Nhớ ghi rõ địa chỉ.

● NGUYỄN VĂN THUẬN
(MT) : Đừng nóng thế. Mọi chuyện đang tiến hành. Mến.

● LÊ TẤT HỮU (PR) : Thư « rót đất » hết. Nhưng mong sẽ ấm áp với nhau mãi. Hy vọng sẽ gặp anh ở Saigon hoặc có thể ở Phan Rang trong một thời gian gần đây.

● CON BÉ HỘ CHỦ (Saigon) : Lại ngay tòa soạn báo Đời đó, kèo hết chỗ. Chấp thuận đề nghị « nhập đảng » của cháu rồi đó. Mến.

● LÊ SON (Nha Trang) : Khi thu xếp xong trang dành cho « Bạn Đời viết về HTN », có thể thư sẽ xuất hiện trong đó. Nếu có dịp về Saigon xin ghé tòa soạn chơi.

● TRIỆU LINH (KBC 6188) : Người ta vẫn bảo « thơ » là « tình » mà « tình » thì có bao giờ hết, dù là lính hay là gì đi nữa. Nói vậy có nghĩa là đồng ý, phải không ? Thư sẽ có tin trong số tới.

● LÊ THỊ PHƯỚC (Tam Kỳ) : Nhớ theo dõi báo TV trong số ra đầu tháng 12-70. Có điều gì cần xin bà cứ gửi thư về tòa soạn.

● Những thi bản sau đây đã được chọn và sẽ lần lượt đăng trong các số tới :

Tỏ Bầy Của Chuồng, Mưa Cho An Xuyên (C.K.V) Vô Tình (P.N.Y) Cà Phê Đời (T.L).

● Tòa soạn mới nhận được thư của các bạn có tên sau :

Thу Lan Thảo (KBC 3784) Trương Thoại Lang (Đà Lạt) Triệu Linh (KBC 6188) Hà Nguyên Hưng (PTX) Trần Bách Thuy (Saigon) Đinh Xuân Phương (KBC 6206) Phù Sa Lộc (KBC 3663) Thương Tâm Nhân (Sadec) Vũ Thế Học (KBC 7038) Phạm Nha Trang (?)

Xin các bạn chờ tin trong số báo tới. Bài nào không được nhắc tới tức là đã bị loại. Riêng những bài được chọn đăng sẽ phải chờ trong một thời gian, vì hiện nay còn ối động nhiều quá. Mong các bạn thông cảm.

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG
COTRACYN

2 TRỤ SINH
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)
3 KHÁNG SINH
(SULFAMIDES)
SINHTÔ B12

Tại bệnh:

- BAN NÓNG - BAN CUA
- THƯỜNG HÀN
- CẢM HO, SUNG PHỔI
- VIEN NGỌT DỄ UỐNG

- NHIỄM VI-TRÙNG:
- GHÉ LỎ LOẾT VẾT ĐAU
- SUNG MÙ, LÂM ĐỘC

- CÓ GÓI THUỐC BỘT RIENG CHO TRE EM

- ĐẤT TRỒNG GIÁY THIỀC CỐ HÌNH TRÂU TÌM

- MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY



K.N.SÖ 84M-BYT-QCDP

Mỹ Liễn
ANNA BANGKOK
UỐN TÓC và TRANG BIỂM
DA HỘI, CÔ DÂU
do cô
HỒNG-HÀNH
đảm nhiệm

VĂN PHÒNG

482 PHAN ĐÌNH PHÙNG S.G.

Néuro-Tonic
VIEN THUOC HONG
CO SINH-TOT

mido!
THUỐC MỚI
VIEN BỌC ĐƯỜNG
trị các chứng cảm nhiệt
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH
Có bán tại các nhà thuốc Tây

CÚM NÓNG LẠNH CẨM SỐT ĐAU NHỨC
ANTIGRIPPAUX
XIN NHỎ NHẢN HIỆU
CÓ BÁN VIEN LE KHẨU
MỌI NƠI
BÚA BỔ ĐẦU NGƯỜI

HEPACHAUT
YẾU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MUN Ở MẶT
NGỦA MỄ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MẸT
nuốc cối ARTICHAUT
nuốc cối GAN BÒ TƯƠI
SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ BG
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2
VIEN BAO CHE HADZER

mẹ đi,
con nhức răng!



“ Bà nên dạy con em đánh răng
sau mỗi bữa ăn và mỗi tối trước
khi đi ngủ, để tránh cho con em
bệnh sâu răng.”

Một lời nhắn nhủ
của **Hynos** PHOSPHATE

VN EXPRESS





TELMIN

Goût agréable
Efficacité certaine - Bien tolérée
Laboratoires TENAMYD

TELMIN

CONTRE
L'ASCARIE
ET
L'ONCURE

tri
LÀI ĐÙA
LÀI KIM
thơm ngon
dễ uống
khỏi kiêng cữ