

ĐÓI

Wason
DS 531
D6427



giá thiêu

35

VĂN THỊ

ĐỜI

57

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NAM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ : GIỚI THIỆU 35 VĂN THI SĨ THỜI ĐẠI

- VĂN THI SĨ HỘM NAY của đời • TÔI ĐI PHỎNG VĂN CÁC NHÀ VĂN của hànhtucđạo
- MỘT VAI TRÒ MỚI CHO VĂN NGHỆ SĨ MIỀN NAM của đời • «35» TU SĨ LÀM THƯ TÌNH của hãoiton
- THƯ CỦA MỘT THI SĨ ĐÀNH CỤ TUYỆT MANG TÊN MÌNH của thêphong.

2

CHÁNH TRỊ

- LỬA VĂN CHÁY của đốquýtoản
- NHỮNG CON RÈ GIÁC PHE TÀ PHE HỮU của đời.

3

VĂN NGHỆ

- LUỐNG CẢI VÀNG truyện dài của cungtichbiền
- RUỒI XANH truyện dài của nguyễnthụylong

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • ĐỜI LÀ THẾ
- TRANG THƠ • NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GỒ GHỀ • TÍNH SỐ ĐỜI

ĐỜI • NĂM THỨ HAI • SỐ 57 • TUẦN LỄ TỪ 05-11-1970 ĐẾN 12-11-1970

Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TƯ[?] và nhóm Sóng	GIÁ 40đ Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON
---	---	---

dầu tranh cho đời

Một vai trò mới cho văn nghệ sĩ Miền Nam ?

Suốt cuộc chiến tranh này, văn nghệ sĩ Miền Nam bị đặt ra ngoài những sinh hoạt chính trị và xã hội, mặc dầu chế độ chính trị và xã hội Miền Nam vẫn dung dưỡng người văn nghệ và mặc nhiên chấp nhận người văn nghệ trong một vai trò mơ hồ và bao quát. Chiến tranh càng kéo dài, và những lối thoát cho chiến tranh càng tỏ ra bất lực và lúng túng bao nhiêu, thì văn nghệ lại càng được chú ý, ít ra rong nhiệm vụ nói lên sự lúng túng và bất lực của những giải pháp đó.

Sau hai mươi năm chiến tranh, từ chỗ đứng bạc bẽo, chỗ đứng của một đứa con hoang được dung túng nhưng không được nhìn nhận, văn nghệ Miền Nam dần dà chiếm một vai trò quan trọng hơn, vai trò làm kiêm, khám phá, và hướng dẫn. Bằng chứng hiện rõ trong sinh hoạt văn nghệ Miền Nam, trên báo chí, cũng như trong sách truyện. Chúng ta có thể tin chắc trong một thời gian không xa, văn nghệ Miền Nam sẽ đóng đúng vai trò tìm kiếm, khám phá, hướng dẫn trong các nỗ lực thoát khỏi chiến tranh và xây dựng một xã hội mới.

Ngay bây giờ chúng ta đã thấy văn nghệ Miền Nam dần dà đã hâm nhiễm ý thức trách nhiệm của mình, tự tin và can đảm hơn. Từ những măc cảm tội lỗi, thua kém, bị bạc đãi của lớp dân anh văn nghệ 1930-1960, ngày nay lớp người làm văn nghệ đã có đủ tự tin để chứng kiến và phê phán các sai lầm và cố gắng của chế độ chính trị và xã hội Miền Nam. Người làm văn nghệ Miền Nam tuy chưa được kính trọng, nhưng đã được nề sờ. Những sự phê phán của người làm văn nghệ có nhiều tác dụng quan trọng và rất được chú ý. Người làm văn nghệ ngày nay cũng đã biết sử dụng lợi khí lớn nhất của văn nghệ: báo chí. Có thể nói sự cách biệt giữa người làm báo chí và văn nghệ không còn nữa, và báo chí là hình thức nói của văn nghệ.

Có những nơi, có những thời, sinh hoạt báo chí và văn nghệ à hai thứ tách rời, cách biệt, nếu không mâu thuẫn nhau. Ở Miền Nam tình trạng này không còn nữa. Nếu văn nghệ sĩ không là ký giả, hì cũng là một lực lượng thân hữu, đồng minh của ký giả. Cái lợi của sự hòa hợp báo chí và văn nghệ có tính cách song phương. Văn nghệ trở thành phổ thông, và báo chí dần dà đứng đắn hơn, thêm rắn hơn, sâu sắc hơn, vững vàng hơn.

(Xem tiếp trang 35)

**CHỦ ĐỀ
ĐỜI SỐ 58 :**
Giới thiệu 35 Ca Sĩ và Xướng Ngôn viên Truyền hình

Tâm sự

Phát động chiến dịch 35, Đầu bắt đầu giới thiệu 35 văn thi sĩ hiện đại. Thay vì viết một bài tự giới thiệu, đại văn hào (!) Đầu Gối chỉ xin tâm sự một đôi lời với bạn đọc.

Năm 1954 đất nước chia đôi. Trước khi quyết định ra đi hay ở lại, Kha Trần Ác tự nhủ: «Cầm bằng lá trong vòng 10 năm nữa, CS sẽ nuốt nốt miền Nam nhưng ít ra trong 10 năm, mình cũng được làm chủ cuộc đời của mình, sống theo sở thích mình». Thế là Kha Trần Ác khăn gói ra đi, một đồng xèng không dính đít. Và thầm thoát đã sống ở miền Nam 16 năm, đã sắp về già, sắp xuống lò. Đã lên voi xuống chó kinh khủng. Đã từng nhịn đói, không có cả tiền mua gạo nấu cháo cầm hơi, nhưng cũng có lúc tiêu tiền như rác, vứt cả một lúc hàng 5,7 triệu vào những «trò chơi lý tưởng» như vò lò gạch Kiên Giang, với Đoàn Công Tác SỐNG. Đã bị bắn bốn phát đạn không chết, bị chính quyền Diệm giam giữ 1 năm, gán cho tội ăn trộm 47 cái xe hơi, đã gãy chân 1 lần, bị đóng cửa báo 24 lần, bị truy tố ra tòa không biết bao nhiêu lần, vì không đếm xuể, bị giải pháo 6 lần, bị bôi lọ, bị xuyên tạc dữ dội, nhưng cũng đã được chửi vung vít, một đôi khi chửi bậy, nhưng một đôi khi cũng chửi xày dựng. Đã kiểm được hàng chục triệu về viết sách, viết báo, nhưng rút cuộc lúc này tay trắng vẫn hoàn trắng tay, ngoài một căn nhà nhỏ và chiếc xe bốn bánh số T chưa có tiền đóng thuế. Đã từng bê bối, bắn thùi lem nhem, nhưng cũng đã từng sống chết với lý tưởng, lo chuyện và trời, thế thiên hành đạo, lập Tự Nghĩa Đường để rủi cuộc Tự Nghĩa Đường biến thành Tự è đồng, nhưng chết đến đít vẫn còn cay, chán chường rồi, mệt mỏi rồi, sắp xuống hố rồi, nhưng có ai rู้ làm loạn thì hỉ hửng theo không kịp suy nghĩ. Ng. mạnh Côn với Kha T. Ác là 2 kẻ «xung khắc» xa nhau thì nhớ, gần nhau thì không chịu nổi nhau, nhưng phải nhận Nguyễn mạnh Côn đã nhận xét rất xâu sắc về Kha Trần Ác khi anh Côn viết: «Kha Trần Ác là một ông già cộng với một đứa

con nít». Đúng, Kha Trần Ác chỉ là một đứa con nít ngày thơ, nhưng nhiều khi cùng «thủ đoạn», cũng «ma giáo» • không kém bất cứ chính khách nào, ông «già» nào. Đứa con nít, lúc này sắp xuống hố muối thưa với bạn đọc một lời trấn trối :

« Hãy thương lấy đứa con nít, vì đó : cho đến chết, nó vẫn giữ được mảnh tâm hồn trong trắng. Nó có nhiều tội, đã gây án oán rất nhiều, nhưng nó cũng là đứa con đơn nhất nước, đáng thương xót nhất nước ».

Mùa lập Chánh Phủ

Cả tháng nay bà con được thưởng thức mấy chục cái «mơ nuy» chánh phủ cải tổ.

Mỗi ngày, một danh sách mới nhất của chánh phủ cải tổ được tung ra.

Thực đơn thay đổi mỗi ngày giúp ngày ta ăn ngon miệng. Nhưng riêng thực đơn cải tổ mà mỗi ngày một thay đổi thì nhai mãi thấy nhạt phèo.

Để cứu vãn lại thì các thực đơn cũng có một món chung, chẳng thấy thay đổi, là món Thủ tướng. Luôn luôn cái tên của đương kim Thủ Tướng được ghi hàng đầu mọi bản danh sách cải tổ. Như vậy là qui lâm rồi. Nếu mỗi ngày lại thay đổi một ông Thủ tướng thì hết cả mũi vị.

Trong các bữa cơm Tàu chúng ta thường thấy các thực đơn luôn luôn bắt đầu bằng «bốn món ăn chơi». Dù mỗi bữa tiệc có thể thay đổi nhiều món khác nhau, nhưng «bốn món ăn chơi» thì không bao giờ vắng mặt.



KHA TRẦN ÁC

Thủ Tướng chánh phủ ta cũng được tín nhiệm, được quý mến chẳng khác gì «Bốn Món ăn chơi» vậy. Nói là ăn chơi, nhưng ai cũng biết là 4 món ăn đó ăn ngon miệng, rất no bụng. Nói là ăn chơi nhưng thực tế là có ăn thiệt chẳng chơi !

Danh sách mới nhất

Ngày mai TT Thiệu mới đọc thông điệp trước Quốc Hội, trong đó vụ cải tổ nội các có thể có, mà cũng có thể không được nêu ra. Không hiểu với một thành phần nội các mới được công bố, chúng ta có thể giúp đỡ gì đồng minh Nixon trong cuộc bầu cử ngày 3-11 sắp tới chăng? Điều đó phải chờ nghe bản thông điệp của TT mới biết được.

Tất nhiên khi quý vị đọc giả cầm đọc tờ báo này thì TT đã đọc xong bản Thông Điệp từ 4,5 bữa rồi.

Nhưng thấy bà con đua nhau tung danh sách chánh phủ, báo Đài ngửa ngáy chịu hổn nỗi cũng muốn tung ra một cái thực đơn chánh phủ. May mà ngon miệng TT Thiệu thì cái tin vui này dám thành sự thật lắm.

Đứng đầu danh sách chánh phủ vẫn là đương kim Thủ Tướng. Không thể nào thiếu sót được. Trong một bữa cơm ta mà thiếu món cơm té trong thực đơn thì dù thịt, cá, gà, vịt, tôm, tép chẳng thể nào thành bữa cơm được.

Kê tên Thủ Tướng thì dễ, nhưng kê tên các Tổng Trưởng thì khó.

Một nguyên tắc cải tổ chánh phủ của bốn báo là càng ít thay đổi

nhân viên nội các, càng tránh được xáo trộn, càng lợi lộc cho nhau cho nước.

Như vậy thì trước hết thiếu tướng Phạm Văn Đồng hiện đang gánh nặng cả bộ Cựu chiến binh nên mới sang đảm nhận chức Tổng Trưởng Kinh Tế. Thiếu Tướng Đồng đã từng bị một anh phế binh nóng nảy làm cho sứt cắm, chảy máu mà ngài vẫn bình tĩnh như không, chẳng giận dữ đánh lại, cũng chẳng từ chối. Phải là người dũng lược như vậy mới đảm nhận nói vai trò Kinh Bang Tế Thế thay ông Kim Ngọc.

Nhưng ông Kim Ngọc bỏ đi cũng rất uổng, Đầu Gối đè ngại nên trao phó cho ông cái trọng trách trưởng phái đoàn VNCH tại cuộc hòa đàm Ba Lê. Với tài hùng biện vô cùng hoạt bát và những ngôn ngữ chắc như đinh đóng cột của ông, ông sẽ làm cho các phái đoàn cộng sản ngất ngưởng, nếu không chịu hàng thì cũng phải bỏ cuộc.

Nhưng cũng chẳng nên bỏ qua một nhân tài như bác sĩ Viễn. Trước kia ngài làm Tổng trưởng Nội vụ một lần rồi, nay ta lại mời ngài về trấn thủ Bot Catinat một lần nữa.

Nhân dịp đó qui vị thứ trưởng của Bác sĩ cũng đi theo ngài luồn. Như thứ trưởng Trần Lưu Cung thì phụ trách Tổng nhà Cai huấn vì trong các trại cải huấn hiện có nhiều sinh viên, mà kỹ sư Cung vốn từng đảm trách lâu năm về Đại học và Kỹ thuật. Còn Bác sĩ Nguyễn Danh Đàm nên mời ngài đảm nhiệm

Tổng Nhạc. Bác sĩ Đàm đã chủ tọa hội đồng kỷ luật của bộ Giáo dục mấy lần, mà lần nào các giáo chức bị cáo cũng đều dinh đến các hành vi chính trị bất xứng cả. Bác sĩ Đàm có thiên khiếu về điều tra an ninh, tài năng đó bỏ qua cũng uổng.

Đại khái đó là cái danh sách chính phủ do báo Đời tung ra.

Nó sẽ theo số phận của các bảng danh sách khác hay không? Phải chờ đến lúc báo phát hành mới biết.

Băng nhựa

Tuần trước Đạo Cố nhắc đến 2 tin quan trọng là có cái bào thai trong bụng một bà mẹ ở Indonesia đã đọc kinh Coran, và Trung tướng Đỗ Cao Trí thi tuyên bố ông « quyết sống chết với các chiến sĩ nơi chiến trường ».

Nay có bản tin UPI vừa loan báo thêm rằng các bác sĩ đã khám bà mẹ kỳ diệu đó. May bác sĩ tuyên bố rằng bà bầu này thực sự đã bế bầu từ mẩy, tháng nay rồi. Hiện người ta không biết bà mẹ đem dẫu con bà ở đâu mà lối xóm chẳng hay biết chi hết?

Nhưng bà mẹ để rồi, thi tại sao trong bụng bà lại có tiếng người đọc kinh Coran. Ngoại trưởng Malik nghe thấy kia mà!

Một giả thuyết được nêu ra là bà mẹ đã dấu một cái Cassette nhỏ xiu ở trong bụng. Nhờ dấu kín và điều khiển khéo léo nên bà đã làm cho đến cả ông Ngoại Trưởng cũng bị lừa. Để chí mà lừa được một ông Ngoại Trưởng?

Vậy bà dấu cái Cassette chạy băng nhựa nhỏ xiu vào trong bụng để làm chi?

Không có cách giải thích nào khác hơn là lại mẩy ông quảng cáo viên máy phát âm băng nhựa của các hãng Nhật Bản. May anh này tài lầm, các anh muốn làm bà con giựt minh kinh sợ về một hiện tượng kỳ diệu hiếm có trong lịch sử, làm tất cả thế giới phải chú ý. Rồi kết cục thì lòi ra một cái cassette!

Chi chờ băng nhựa cassette thì thâu thanh vò rồi phát thanh ra cái chi mà chẳng được? Dù âm thanh của một cái bào thai đọc

kinh thánh Hồi giáo hay là âm thanh của một vị Trưởng đep trai tuyển bổ quyết chết nơi sa trường dạ ngựa bọc thây. Xin lỗi, ngày nay kỵ binh không dùng ngựa nữa. Ta phải nói là lấy vỏ xe tăng, thiết giáp, vỏ đạn, sắt vụn bọc thây.

Phải nói rằng chúng ta đang sống trong một thời đại toàn thịnh của băng nhựa vậy!

Lương tâm thầy thuốc

Ở La Mã có 3 vị bác sĩ giải phẫu mổ một ông già 80 tuổi bị sưng màng bụng. Cuộc giải phẫu diễn ra hồi năm 1965 và phải kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Bác sĩ phải lấy kẽm kẹp một mạch máu của bệnh nhân để chặn cho máu đừng chảy.

Bệnh nhân được cứu rồi, hơn 1 năm sau lại đau bụng dữ dội.

Mang đi chụp quang tuyến X, thấy trong bụng có cái kẽm.

Lại phải mổ 1 lần nữa để lấy kẽm ra. Một tháng sau thi ông già 81 tuổi tử trần.

Ba ông bác sĩ bèn bị truy tố ra tòa. Cả 3 ông đều nhận rằng mình quả có tội, đáng bị đem xét xử.

Tòa chưa xử. Nhưng ta biết ba ông không tránh được cái án ngớ sát. Cứu người là việc quí. Nhưng cứu người rồi lơ đãng để làm chêt người, dù chỉ là một cụ già gần kề miệng lở, thi trách nhiệm của người y sĩ vẫn là phải nhận tội của mình.

Các y sĩ của nước ta khá nêu đọc cái tin này để làm gương.

Thí dụ như ông y sĩ Kim Ngọc.

Tôi tin rằng ông Kim Ngọc là người đầy thiện chí, ông tin rằng ông có thể cứu chữa con bệnh kinh tế VN. Cứ trông cái mặt ông lúc nào cũng nhơn nhơn ra thì ta biết ông tự tin ở nội lực của mình như thế nào.

Năm ngoái y sĩ Kim Ngọc cấp cứu con bệnh Kinh Tế bằng cuộc giải phẫu « Kiệm Ước ». Hình như sau cuộc giải phẫu này ông cũng có quên một cái kẽm.

Bởi vì hơn một năm sau, cái bụng con bệnh cũng đau nhức nhói, chương lên phèn phèn muôn vở bụng.

Năm nay ông Kim Ngọc lại giải phẫu thêm một nhát nữa.

Chưa biết con bệnh sẽ qua khỏi
còn nguy nan này không.

Nhưng phàm là người y sĩ có tinh thần trách nhiệm, dù không được hân hạnh ra tòa, ta cũng nên tự túc vào mặt mình mẩy cái. Nếu tự túc không thuận tay thì nên nhờ vợ con tát dùm.

Đề người ngoài tự túc hộ mẩy, vợ con mình chúng cũng bị lây cái cảm tưởng nhục nhã.

Người lớn mặt tro tràn bóng lì khi thấy nhục. Trẻ con nô nhảy cảm lam.

Nói y sĩ Kim Ngọc mà khẽ, nói đến y sĩ Trường Thành thì cũng bắt công.

Năm 1965 con bệnh kinh tế cũng bắt đầu quặn đau vì sưng cái mảng ruột.

Y sĩ Âu trường Thanh cung tận tình cứu chữa. Sang năm 66, cái mảng ruột nó lớn lên theo tốc độ phi mã, chương lên phèn phèn.

Y sĩ Trường Thành bèn hạ một nhát dao giải phẫu: nhập cảng ô gai. Vừa thu hút tiền kỵ quỹ để giảm khối lượng tiền tệ, vừa có thuế đánh trên đồ nhập cảng.

Cái bụng chương có vẻ từ từ xếp xuống. Nhưng vẫn có một cái kẽm bỏ quên trong đó. Cái kẽm, may người ta gọi là « cuộc cách mạng Honda ». — Honda Revolution.

Còn bệnh kinh tế từ đó gọi là kinh tế nhập cảng Honda. Nước VN trở thành Honda quốc. Thành niên ta gọi là Honda dân. Cả một nền kinh tế bị cái ưng thư nhập cảng làm cho ngất ngumar, cái ưng thư đó cứ mỗi ngày một lớn, ehura có thay thuốc nào cắt đi nỗi.

Sau khi mổ xé xong rồi, như cái kẽm Honda cầm máu to tê bô, trong đó rồi, thày thuốc Trường Thanh từ chức vì lý do chính trị nào đó. Thày cần giữ cái sĩ diện, cái tư thế chính trị. Còn con bệnh mặc cha nó. Sống chết mặc bay tiền thày cứ bỏ túi cái đă.

Tôi cũng tin rằng nhà thày Âu trường Thanh là một người yêu nghề, có thiện chí cứu chữa con bệnh, chẳng phải không.

Nhưng cái kẽm thày bỏ quên trong bụng nạn nhân, cũng không ai chối cãi được. Có nên tự tài tai mẩy phát không?



CHẮNG NÊN CẠN TÀU RÁO MÁNG

Ê, chú phỉnh quá đà rồi đấy
Không nhìn xa ắt thấy nguy cơ
Chắc nén đóng trống, phết cờ
Thẳng tay trùng tri mẩy « bồ » thương binh.
Đừng tưởng bở coi khinh bọn họ
Đối với người như chó sao đang
Dù sao chó có phu phàng
Hết tình hết ng hĩa cả làng cười cho!
Kẻ dốt nhất, như bò chặng nứa
Cũng hiểu rằng cái thùa chiến tran!
Các ông còn sống ngon lành



LỜI XIN

Ngửa tay xin một cuộc tình
Chao đi giấc mộng cho mình dừng

Au cơ hạ trắng đầu non

s.y Đá xanh chưa chẵn trống còn cưu mang

Tuổi tôi thân phận đọa đày

Lời xin ân sủng một ngày rồi thôi

Ngửa tay xin một phim đan

Rét vào trừ tịch như ngàn ánh sao

Cuối đường khoảng vắng đơn côi

Chắp tay khẩn nguyện đổi môi

Bóng còn gầy guộc ng่าว nào yêu

vụng về

Khai cao bợt sóng đơn mè

Xin đừng chấp nhận đương về

đầy bong

Say xưa nhưng vẫn còn thèm

Lời xin kết thúc khi đêm còn buôn

Lá còn chưa khép màu hồng

PHAN LỆ TRẦN DUYÊN

Là nhở bạn họ tung hoành trừ gian.
Không những đứa phơi gan trải mặt
Ngoài sa trường tắc đắt giành nhau
Ngồi trên quí vị to đầu
Liệu còn sung sướng công hẫu leo thang ?
Không những kẻ săn sàng đồ máu
Cùng quân thù tranh đấu gay go
Hậu phương liệu quí quan to
Có còn múa lưỡi hét hò « vì dân » ?
Không những kẻ tay chân cưa cứt
Vẫn coi thường chẳng chút sờn gan
Con khôn, vợ đẹp quí quan
Liệu còn sống sót vẹn toàn hay chăng ?
Không những kẻ rụng răng mất dẽ
Đã một phần thân thề hy sinh
Liệu xem chú phỉnh bụng phình
Có còn kế hoạch, chương trình ấm no ?
Khi hành động đắn đo kĩ lưỡng
Kéo phụ lòng tin tưởng khắp nơi
Một khi dân chúng bỏ rơi
Mũ cao áo rộng chung với ai ?...
Có một đạo lầm sai thật đấy
Nhưng thương binh ai thấy cũng thương
Chắc nén dồn đến chân tường
Cạn tàu ráo máng có đường chú bay.

TÚ KẾU

TRÊN CAO NGUYÊN

ngọn cỏ trong môi
đoạn đường đá sỏi
tình nở trên chân
đi không biết mỏi
buồn quên đường về
đồi cao nhìn xuống
ai người quen ta ?
mù giăng lung thấp
mai dời quên ta.

PHẠM NGŨ YÊN



VĂN THI SĨ HÔM NAY



DO NHÓM PHÒNG VIÊN ĐỜI THỰC HIỆN

CON người và cuộc sống của văn nghệ sĩ hầu như luôn luôn được phủ kín trong một lớp sương mù. Người đọc và các fans của nghệ sĩ có lẽ đã hơn một lần tự hỏi về vóc dáng, tính tình và nết sống của tác giả được mình ưa chuộng. Cuộc phỏng vấn «các Nhà Văn Nhã Thơ hôm nay» nhằm đưa ra ít lời giải đáp cho phần nào những thắc mắc ấy. Do chủ hướng này, những câu hỏi được nêu ra đã không chú trọng tới các vấn đề nghệ thuật và không đòi hỏi người được phỏng vấn trình bày khát triết về tư tưởng nghệ thuật của mình. Cũng do chủ hướng này, cuộc phỏng vấn đã không hạn chế đối tượng vào một khuôn khổ nào, chẳng hạn như chỉ phỏng vấn một số tác giả tiêu biểu cho những khuynh hướng nghệ thuật khác nhau. Với sức có thể của mình trong một thời khoảng ngắn ngủi, tòa soạn đã quyết định cố tiếp xúc được càng nhiều càng tốt. Do đó, cần nói ngay rằng những danh tính sẽ được nêu ra dưới đây không phải là theo một số tiêu chuẩn chọn lọc nào. Những danh tính được nêu ra dưới đây, tất nhiên, cũng không phải là bao gồm đầy đủ những cây bút danh tiếng của Việt Nam hiện nay. Vì trong một thời khoảng quá ngắn chúng tôi không thể tiếp xúc với hết thảy mọi tác giả nên chắc chắn phần thiếu sót cũng rất lớn lao. Nay khi cuộc phỏng vấn chấm dứt, tòa soạn đã quyết định ngay là cần phải có nhiều cuộc phỏng vấn kế tiếp nữa để bồi túc cho phần thiếu sót trên. Hy vọng rằng trong một ngày không xa lắm, chúng tôi sẽ được giới thiệu thêm những tác giả còn vắng tên trong số báo này.

Một điều khác cũng cần được nói rõ là sự hạn chế của cuộc phỏng vấn vào trong một số câu hỏi nhất định. Chúng tôi hiểu rằng sự kiện này có thể khiến chính một số người được phỏng vấn không hài lòng, nhất là hầu hết những câu hỏi đều có vẻ tò mò về đời tư văn nghệ sĩ. Nhưng nhu cầu công việc không cho phép chúng tôi có đủ thời giờ tiếp xúc để nêu những câu hỏi thích hợp cho từng tác giả. Trong khi đó, chiều hướng cuộc phỏng vấn đã được xác định rõ như kề trên. Cho nên, chúng tôi chỉ có thể cố gắng tới mức mở ra một câu hỏi cuối cùng cho những bạn không thích trả lời tất cả những câu hỏi khác ghi ở phía trên.

Bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu những văn thi sĩ mà tòa soạn đã tiếp xúc được trong đợt đầu phỏng vấn với ý nghĩ ít nhất cũng làm giảm phần nào khoảng sương mù dày đặc vẫn cản người đọc tìm hiểu con người và cuộc sống của những tác giả đang được mến mộ.

VŨ HOÀNG CHƯƠNG

- 1) Tên tuổi, bút hiệu? : — VŨ HOÀNG CHƯƠNG. Bút hiệu cũng có một vài, nhưng ít khi dùng đến lắm. Tác phẩm đã xuất bản hoặc đang ấn hành đều mang Họ và Tên tác giả.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại? : — 5-5-1916 tại thành phố Nam Định (BV) trên giấy khai sinh! Tuy nhiên, theo Âm lịch, đó là năm Ất Mão, khoảng đầu tháng 4.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái? : — Có vợ và chỉ có 1 con: trai.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác? : — Viết văn là nghiệp (đối với tôi). Còn nghề thì đó là dạy học các ở Tư thực.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ? Lý do chọn nghề viết văn và thơ? : — Tôi làm thơ từ 1940 nếu kể năm xuất bản thi tập đầu tay. Còn như sáng tác thi trong khoảng 1930-40 cũng có đến cả trăm bài nhưng không nghĩ đến việc cho in thành tập.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong? : — Thơ Say, Mày, Thơ Lửa, Rừng Phong, Hoa Đăng, Cảm Thông, Tâm Tình Người Đẹp, Trời Một Phương, Thi tuyển, Lửa Từ Bi, Ánh Trăng Đạo, Bút nở Hoa Đàm, Cảnh mai Trăng Mộng, Tân Thi, Ta Đợi em từ 30 năm (đều là thi tập) — Văn Muội, Trương Chi, Hồng Diệp, Tâm Sự Kẻ Sang tân (kịch thơ) — Loạt Trung Bút (tập đoàn văn) — Ngôi quán, Đời Vắng Em Rồi Say Voi Ai (thi tập đang in) — Cô gái Ma (Kịch thơ đang in).
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong các tác phẩm đã viết? : — Tôi luôn luôn ưng ý nhất thi tập hay kịch thơ nào đang lên khuôn chữ.
- 8) Có thói quen đặt biệt nào? Tinh xáu đặc biệt nào? : — Thói quen đặc biệt thì không. Tinh xáu thì chắc là nhiều, nhưng có đặc biệt hay không, tôi không để ý nên không rõ. Tinh túc đặc biệt nào? : — Tinh túc thì hẳn là có ít lầm, nhưng chẳng biết có đặc biệt không.
- 9) Có những sở thích gì? Thích đọc sách gì? mê giọng ca nào v.v.? : — Sở thích tùy sở ngô. Có khi là lè gót phiêu lưu, có khi là uống trà, nằm bên ngọn lửa ngâm thơ, đếm khuya và một mình càng hay.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn? : — Kỷ niệm nhiều quá không thể nào kiềm đi kèm hết để lựa lấy kỷ niệm nào sâu đậm nhất.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa? : — Nếu «thất tình» có nghĩa là «yêu một người nào đó nhưng chẳng được yêu lại» thì tôi chưa hề thất tình. Còn nếu «thất tình» có nghĩa là «đánh mất tình yêu» thì tôi đã thất tình nhiều phen làm chứ!
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân? : — Không trinh bát quá. Xin miễn cho. Vì lẽ không thể nào tóm tắt «quan niệm yêu đương và hôn nhân» vào mấy dòng hay mấy trang được.
- 13) Quan niệm nghệ thuật? : — Cũng như câu trả lời trên.
- 14) Lợi tức hàng tháng? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì? Nhà mua hay ở thuê? : — Lợi tức hàng tháng hiện nay vào khoảng 15.000đ, vì tôi dạy ít giờ lắm (10 giờ mỗi tuần). Không có 1 thứ xe gì cả. Nhà ở thuê dĩ nhiên!
- 15) Có biết đánh bài không? Bài gì? Thích thuốc lá không? Thuốc gì? : — Biết đánh đủ thứ bài bạc, nhưng từ 20 năm nay không còn dịp đánh bài đánh bạc nữa. Về trước đó, cũng chỉ đánh trong tháng Tết (tháng giêng Âm lịch) mà thôi. Không thích hút thuốc lá nhưng thỉnh thoảng hút cũng đỡ buồn, nhẫn hiếu nào cũng được.
- 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên? : — Tôi quý tất cả những ai là «cố nhân» trong số này có Chu Văn Bình, người đã có ý định xuất bản thi tập Mây của tôi, khoảng 1942, mặc dù ý định trong vòng 15 phút. Chính vì thế, tôi đã không tiếc công ngồi viết cả mấy chục hàng chữ trên đây để trả lời tới 15 câu hỏi. «Cố nhân» với nhau mà!

SAIGON đêm 29 tháng 10 (TL) 1970.

NGỌC LINH

- 1) Tên tuổi, bút hiệu: DƯƠNG ĐẠI TÂM, NGỌC LINH
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại? : — 30/11/1935, Sài Gòn
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái? : — Đã có gia đình. Có hai con, đều là gái.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác? : — Làm báo
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ? : — Từ năm 1951. Hồi đó nghèo quá, làm đủ các thứ nghề để kiếm tiền đi học đêm, trong đó có nghề viết văn. Nhiều anh em cho là viết được nên theo nghề luôn.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong? : — Trên 50 tác phẩm đã xuất bản với nhiều bút hiệu. Riêng với bút hiệu Ngọc Linh khoảng 20 tác phẩm.
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết? : — Trên Sông Hoàng Hôn
- 8) Có thói quen đặt biệt nào? Tinh xáu đặt biệt nào? : — Hút thuốc lá. Hay nói nóng bất thường.
- Tinh túc đặc biệt nào? : — Không biết

- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... : — Thích học võ. Sách thì đọc nhiều thứ, bất kỳ loại nào, miễn làm mình say mê được. Giọng ca Thái Thanh.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui buồn ? : — Ông cứ Tùng Lâm chết ở Grall. — Cố Anna Lê Trung Cang chủ báo Tin Điện.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Mỗi người chỉ yêu 1 lần và đã nhiều chỉ thất tình 1 lần.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : — Quan niệm yêu đương và hôn nhân tôi có dịp trình bày trong các tác phẩm như Đời M.t Người Xưa, Mái tóc ngày trước. Bây giờ nửa đêm.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Tôi quan niệm nghệ thuật phải có lợi ích cho cuộc đời. Không nên viết cho đã ý thích của mình mà gieo rắc tai hại cho người khác.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay thuê ? : — Đủ ăn
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Ghét mọi thứ cỏ bạc, rượu chè. (anh em vẫn chè là cù lẩn), Hút thuốc lá chơi. Lúc nào bô thì bô.



Nguyễn Thúy Long

- ### NGUYỄN THÚY LONG
- 1) Tên tuổi bút hiệu : NGUYỄN THÚY LONG đêch có bút hiệu.
 - 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 9.8.1938 tại Hà Nội. 77/13-A Huỳnh Tịnh Của Sg.
 - 3) Có gia đình chưa. Máy con, trai gái ? : — Gó 1 vợ, 1 con gái.
 - 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Đêch làm nghề gì khác. Vài lần mưu làm nghề xuất bản sách thì bị lừa ráo trời.
 - 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — Khởi sự viết từ khi đi học, nhưng cóc đi đến đâu. Mãi tới năm 1962 sau khi ở tù ra mới nhập nghề hẳn. Viết khơi khơi vậy đó, lý do quái gì.
 - 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Hai chục cuốn đã xuất bản rồi.
 - 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Chưa ưng ý.
 - 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Ngủ trưa. Chửi thề, vàng tue (ngoài đường) — Tốt với vợ, thương con.
 - 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... ? : — Mời mê xe hơi. Đọc kiêm hiệp Kim Dung. Thái Thanh, Khánh Ly, Caroll.
 - 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Kỷ niệm cay cú thi đúng hơn. Thấy người ta làm xuất bản có lời, cũng bèn đi vay

LƯU HỒ

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : LƯU HỒ.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 16.4.1928 (Huế) — 244D Nguyễn Huỳnh Đức Phủ Nhuận.
- 3) Có gia đình chưa. Máy con, trai gái ? : — 1 vợ, 4 con (3 trai đầu, 1 gái út).
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Giáo sư triết, văn. Hiện là giáo sư Ban Cử Nhân Báo Chí Học Viện Đại Học Vạn Hạnh.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — Bắt đầu viết từ năm 1954 trên nhật báo Hòa Bình của anh Vũ Ngọc Các — Lý do : Nho học truyền gia. Tô phụ, thân phụ xuất thân khoa bảng nên đã chọn Ban Văn Chương khi còn ở học đường.
- 6) Tác phẩm đã viết xong ? : — Giáo Khoa : Nhiều sách triết và văn. Sáng Tác : Nhiều truyện ngắn đăng rải rác ở Sáng Tạo và nhiều báo khác. Nhờ không xuể. Truyền dài «Tự Sát» (sắp in).
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Truyền ngắn «Bức tranh không nét» đăng trên báo Lửa Việt của Đoàn SV Đại Học Hà Nội (1954).
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Cơm nhà, «tiền» vợ. Hút pipe (vợ cho là xấu, nhưng chưa muốn bỏ). Suy nghĩ đến ngần ngại.
- 9) Tinh tốt đặc biệt nào ? : — Thẳng phổi bò với anh em và ít nghĩ về mình trước, khi giao thiệp với bạn bè (ông Kim Nhật nói thế !)
- 10) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... ? : — Thích đủ thứ nhưng sức khỏe và thời giờ không cho phép — Thích hú hí với con hồn ngao du với bạn bè.
- 11) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Chưa có gì đáng nhớ lâu, kể cả bị Tây bắt, xổ súng vào lỗ mũi, Việt Cộng gác mã tấu lên ót dẫn đi ba cây số trong đêm thâu, công an Phan Văn Giáo hỏi thăm v.v.., Chỉ mong được quên hết chuyện đời. — Không thích gây ác cảm với ai nhưng thỉnh thoảng lại bị vạ miệng !
- 12) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — 25 tuổi yêu một người rồi cưới luôn. Chả biết thất tình là cái quái gì ? Có lẽ vì thế mà rất ghét viết chuyện tình.
- 13) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : — «Yêu là dễ, bảo vệ tình yêu mới là khó».
- 14) Quan niệm nghệ thuật ? : — Rất mê say văn nghệ kháng chiến — Rất ghét loại nghệ thuật «cỏ cây hoa lá».
- 15) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Máy thử trên à và có đủ hết nhưng nhờ nghề dạy học chữ sờ vào văn, vào báo thì chỉ tốn một tiền của vợ rồi bị rầy !

- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Ghét mọi thứ cỏ bạc, rượu chè. (anh em vẫn chè là cù lẩn), Hút thuốc lá chơi. Lúc nào bô thì bô.
- 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên ? : — Mong mỏi thoát khỏi nghề dạy học để sống trọn vẹn với nghề báo, nghề văn và vui leum nhem chơi !

THANH NAM

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : TRẦN ĐẠI VIỆT, THANH NAM.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 26.8.1931 Nam Định Bắc Việt. Tàu Định Sài Gòn.
- 3) Có gia đình chưa. Máy con, trai gái, Một vợ, 2 gái 1 trai.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Phụ trách một chương trình Thư hàng tuần cho một đài phát thanh.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ. Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — 1949. Thích viết văn, làm thơ từ nhỏ. Anh hùng của ông bố và một ông thầy học.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Chừng 30 cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản thành sách. Trên 100 cuốn đã viết xong in trên báo nhưng không xuất bản được vì đánh mất bản thảo.
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong các tác phẩm đã viết ? : — Ưng ý nhất thì không. Tạm hài lòng : Buồn ga nhỏ (lập truyện ngắn.) Còn một đầm nay, Bóng nhỏ đường dài, Cho mượn cuộc đời (truyện dài).
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Hấp tấp ồn ào, Nhậu.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... ? : — Uống rượu. Đọc đủ mọi loại sách. Trong số đó có tiểu thuyết Kim Dung. Mê thì không đúng. Thích giọng ca Anh Ngọc, Thái Thanh.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — VUI : Ngày xuất bản cuốn truyện ngắn đầu tiên tại Hà Nội năm 1949. BUỒN : Ngày Định Hùng chết.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Rất nhiều lần.
- 12) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Không có xe, dù là hai bánh, ở nhà mướn.
- 13) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Chín, xì. Nhưng rất dở. Thuốc lá Lucky.
- 14) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên ? : — Nếu có tiền, nghỉ viết một thời gian

VIÊN LINH

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : (NGUYỄN NAM) VIÊN LINH
- 2) Ngày, nơi sinh : 20-1-1938. GA ĐÔNG VĂN, HÀ NAM B.V.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — Rồi ! Ông ạ.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Làm báo.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Tôi bắt đầu viết từ khi còn học trường Chu Văn An, Hanoi, khoảng năm 1953. Nhưng cũng chẳng phải viết văn nura. Nghề này chọn tôi, chứ tôi chẳng chọn nó vì một ý thức đúng về Văn chương — đủ để mà chọn lựa — chẳng thể có trong thời nièn thiếu, có lẽ là của bất cứ ai ?
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — 9 cuốn. Tuần này tôi cho phát hành cuốn thứ 10 : Vườn Quên Lãng.
- 7) Có thói quen đặc biệt nào ? Tính xấu đặc biệt nào ? Tính tốt đặc biệt nào ? : — Mê đúi thứ hết.
- 8) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... : — Thích ciné, Truyện trinh thám, Frank Sinatra và THÁI THANH.
- 9) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Thưa ông kỷ niệm về cái gì ?
- 10) Quan niệm yêu đương và hôn nhân : — yêu được thì yêu, chứ quan niệm gì. Chỉ nên lấy một vợ, không lấy vợ nào càng qui.
- 11) Quan niệm nghệ thuật ? : — Nghệ thuật yêu hay nghệ thuật gì ? Nếu Nghệ Thuật nói chung thì phải đẹp ông ạ. Cái gì cũng phải đẹp.



Lê Xuyên

Viên Linh

Thể Phong

Trung Dương

Nguyễn Thị Thúy Va

THỂ PHONG

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : ĐỖ MẠNH TƯỜNG, bút danh hay dùng : THỂ PHONG.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 10-7-1932 ở Yên Bái, nhưng trong căn cưới đê 1936.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — Có 2 trai và 1 gái.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Lính tàu bay (airman) từ 1967/8
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — 1952. Lý do rất giản dị : Cuối 1952 Nghĩa lộ thất thủ, Pháp thua trận, Việt Minh chiếm quê hương của tác giả. Buồn quá, nên viết để bày tỏ những niềm thương nhớ quê hương.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Trên 40 tác phẩm, đa số in ronéo typé. Trên 20 tác phẩm đã in lại bằng typô. Đầu các thứ tiếng đã dịch ra, như Anh Pháp — đăng tải trên Teaggara từ 1968 sẽ đăng và bằng tiếng Pháp ở Paris. Những bản dịch này của Cao Dac, và bản Anh ngữ của giáo sư Đam Xuân Cận.
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết :

 - Nửa đường đi xuống (truyện).
 - Nam Việt Nam, đứa trẻ thơ của vũ em Huê kỳ (thơ).

- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tính xấu đặc biệt nào ? : — Nhiều tính xấu hơn là tốt, tuy nhiên biết tính xấu nên thay đổi. Ni ange ni bête — Huxley mà !
- 9) Tính tốt đặc biệt nào ? : — Tốt không nên nói ra, vì nếu xấu cả thì tuy làm người mà đã bằng bốn chấu. Làm người là phải tốt, lẽ dĩ nhiên. Tôi là « Người — vật — người ».

Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... : — Đọc rất nhiều nhưng nhớ chẳng bao nhiêu. Biết nhớ và biết quên. Vào trong tác phẩm rất chậm nhưng phải thoát ra nhanh. Hitler nói đúng điều — cách đọc sách của tôi.

10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ?

- Nhiều lắm, nói ra không hết. Đã viết gần hết trong « nhà văn tác phẩm cuộc đời » rồi. Nên một ông Huê kỳ, tên Leonard Overton, nguyên giám đốc Asia Foundation đọc bản dịch tiếng Anh, mời tôi lại văn phòng ông ta. Câu đầu hỏi : — Ông đã từng đòi thật như trong tác phẩm sao ?
- Đúng, vì với ông thì khó hiểu, vì các ông nhiều may mắn quá, và nhất là ông là người Xê kỵ thì càng không thể hiểu những điều không may mắn đề làm người VN nhược tiểu (cả hai bên).
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Nhiều lắm, cũng viết ra hết rồi.
 - 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : Chán yêu rồi thì lấy vợ. Lấy vợ rồi thì thôi không yêu đương lem nhem nữa.
 - 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Cũng viết ra trong tự sự kê rồi. Không thể trả lời bằng, mấy giờ ở đây. But voi bỏ giọt tội quá.
 - 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — 10.330đ lương lính, 1 vợ 3 con, Xe gắn máy có một chiếc Honda, thắng bạn cho nhưng lấy rẽ tiền. Viết đậm ba bài báo đủ tiền hút thuốc lá Philip. nhà thì Không quản cho. Cũng phải nói là « cảm ơn Cái nhà ».
 - 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Đánh xì phé thì thua Chu Tử bán trời không vẫn tự và thích ta pi. Thua Lô Rango, Phan Nghị ; được Hồ Nam thua. Thuốc Philip và Bastos de luxe.
 - 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên ? :
 - Trước kia hào danh nên thích làm văn sĩ.
 - Bây giờ sau 18 năm lại muốn làm tiểu phu.
 - Nhưng chiến tranh này chưa cho phép nên tôi hãy còn làm lính — Văn chương đất nước này chỉ có thể khá được, nếu chính phủ (hay cái gọi là Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa) biết tại sao xưa kia Vua Tây đã từng nuối, đổi xứ rất tốt với Molière hay bà Marceline Desborde Valmore. Xin tạm khép.

SƠN NAM

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : PHẠM MINH TÀY (Tài) SƠN NAM.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 11-12-1926
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — có vợ. 3 con.

SƠN NAM

- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Không.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — 1949. Ban đầu làm thơ sau viết văn, đây là mờ trước từ nỗi còn đi học.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Hologram Cà Mau, Chùm Quywò xuống đất, Bà Chúa Hòn, Tim Hiếu đất Hậu Giang Văn Minh Miệt Vườn (khảo cứu).
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết : — Thành thật mà nói, không ưng ý tác phẩm nào hết, không muốn đọc lại vì thấy quá nhiều khuyết điểm và không giữ sách của mình sáng tác.
- 8) Cái thói quen đặc biệt nào ? Tính xấu đặc biệt nào ? : — Thích ngâm nghĩa đồ cổ : tờ chén, tượng Cham, Miền bắc đá và chịu tổn tiền để mua sắm cái loại này. Thích mua sách Pháp, nhứt là loại sách nghiên cứu văn hóa, xã hội.
- 9) Không dám tranh sống với đồng nghiệp. Không bao giờ dám lấn vào phần ăn của bạn và nghệ khác — trừ trường hợp vô tình. Rất sợ anh em văn nghệ sĩ nghèo và trẻ hểu lầm.
- 10) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê dợp ca nào, v.v... : — Thích nghe đờn Vọng Cồ, thích đọc sách Khảo Cứu về Mỹ Nghệ, Lịch sử Nghệ Thuật Đông Tây.
- 11) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Vui nhất là lo âu nhứt là vào khoảng Noel 1951, hồi cư về, trong túi chỉ có năm đồng bạc mà đi bộ từ Phú Nhuận ra Saigon để vui chơi, không có giấy căn cước gì cả. Trào ông Diệm coi vậy mà qđ.
- 12) Quan niệm nghệ thuật ? : — Trăm hoa đua nở, không câu chấp, không kỳ thị Bắc Nam, Tôn giáo nhứt là về chính trị.
- 13) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Không cố định. Thích đi bộ, met thì ngồi xịch lô đạp để tìm hứng.
- 14) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Ghét đánh bài vì quá tốn thời giờ. Thích thuốc lá đen, hút pipe và cigarette và già, sés xin phép chính phủ được hút á phuện (cỡ 80 tuổi).
- 15) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên ? :

 - Nên có câu lạc bộ cho ký giả, văn nghệ sĩ ăn uống, với giá vừa phải vừa nghỉ trưa.
 - Nên tìm cách cho văn nghệ sĩ các bộ môn gặp nhau. Nói chung thi anh em văn nghệ sĩ cùng một bộ môn hoặc khác bộ môn ít biết mặt nhau. Vì vậy nên dễ hiểu là m. « Đề nghị « Đời » nên làm một tiệc vào khoảng Noel 70, tập trung các nhạc sĩ, học sĩ, thi sĩ, ca sĩ...»



Thanh Nam và Túy Hồng

TÚY HỒNG

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : NGUYỄN THỊ TÚY HỒNG Bút hiệu : TÚY HỒNG.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 12-10-1938 tại Thủ Thiêm. Hiện ngụ tại : 102/5 Trần Quang Khải, Saigon.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — Đã có gia đình, 3 con, hai gái, một trai
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Trước kia, có dạy học. Bây giờ, đã nghỉ dạy.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — Khởi sự viết từ 1962 nhưng viết một truyện ngắn rồi nghỉ hai năm rồi mới tiếp tục lại. Tôi thích viết văn vì thấy người khác viết văn và thấy mình có thể viết được.

- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Đã xuất bản : Thờ dài, Vết thương dày thi, Trong mót mưa hat huyền, Tôi nhìn tôi trên vách. Đã viết xong : Bướm khuya, Mưa hè huyền, Những sợi sắc không.
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Những sợi sắc không.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tinh xảo đặc biệt nào ? : — không thích ngủ nhiều, thường tinh tế đặc biệt nào ? : — Cứ ngồi mình có hạnh phúc, cứ ngồi mình là người sung sướng. Vui tính đến người chung quanh phải khó chịu.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... ? : — Thích sam bát đĩa đẹp, thích đọc tất cả mọi loại sách, không « mê », chỉ thích những giọng hát ; Thái Thanh hát là một sự thật. Anh Ngọc hát là một sự thật. Không có vẻ gì là hiện tượng cả. Từ khi Anh Khoa lên tivi thì rất thích Anh Khoa.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui buồn ? : — Tôi rất có tài bịa đặt, dừng hỏi tôi câu này.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Ngày nào cũng thất tình cả.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân : Voi tình yêu thì nèi thương người như thế thương thân. Voi hôn nhân thì nèi thương người hơn thế thương thân.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Viết lách là một chuyện không tầm thường vì nó đòi hỏi phải có nhiều thời giờ và đừng gặp một trở lực vật chất hoặc tinh thần nào cả. Không bao giờ nên coi công việc viết văn là một nghề để sống. Nhưng tôi và quanh tôi, những người viết khác đang làm nghề viết chữ để sống. Đó là một bắt buộc và một cảm giác bất lực.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Không có cả đến một chiếc xe đạp cũ trong nhà. Ở nhà thuê.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Biết đánh một và thứ bài : Băng cờ, xì lác, cát tê, tú sá, bài xép, bài toé, đồ tam hường bài bao cua, bài vụ, nhất lục, cờ ngựa, nhưng đánh dở lầm. Hút thuốc lá là một cách làm duyên, rất có duyên nhưng không biết hút.

TRUNG DƯƠNG

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : tên thật : NGUYỄN THỊ THÁI bút hiệu : TRUNG DƯƠNG.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : 15-4-1944 tại Sơn Tây (BP) — đ/c 127K Chung cư Nguyễn thiện Thuật (xin miễn in lên báo).
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : Hiện sống với 1 đứa con trai 4 tuổi ruồi.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Biên tập viên tại Đài phát thanh Saigon.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Từ hồi còn học Trung học, nhưng chính thức xuất hiện trên báo chí dưới bút hiệu trên từ 1965. Vì nhu cầu tình thần, cần thoát giải những xung đột nội tâm.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — 3 tập truyện ngắn : « Vua Bì Vừa Ngước Nhìn » (Khai Trí 1966). « Mưa không ướt đất » (Văn 1967). « Cơn Hồng Thủy và Bông hoa Quỳ » (Trịnh Bầy 1968)
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Không có ý kiến.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tinh xảo đặc biệt nào ? : — Thói quen hút thuốc. Tinh xảo để câu, hay thay đổi, bắt thường.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì mê giọng ca nào v.v. Sở thích : du ngoạn. Thích loại sách truyện chửi đái, ý nghĩa, nói lên được nhân bản tính của cuộc sống con người. Thích giọng ca Thái Thanh, Kim Trúc, Khánh Ly...
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui buồn ? : — Kỷ niệm sâu đậm nhất : Khi sắp làm mẹ lần đầu tiên trong đời.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Có.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : — Cần sự hiểu biết, cảm thông lẫn nhau, và nhất là đừng ràng buộc nhau quá đáng, kể cả trong yêu đương và hôn nhân. Nếu cần giúp đỡ nhau trong sự tế nhị và nề nếp.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Nghệ thuật phải nói lên được cái gì có liên can đến con người, cuộc đời. Hơi nghiêng về quan niệm nghệ thuật vị nhân sinh. Không quan tâm đến vấn đề kỹ thuật.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi xe gắn máy hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Khoảng 20.000đ. Không có xe gì. Nhà ở nhà cha mẹ.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Không biết đánh bài. Thích thuốc lá. Thỉnh thoảng vui bài bê ya vì cảm giác mạnh. Có dùng cần sa...
- 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên : — con quá trẻ để có thể nói thêm một điều gì lúc này, xin quan trọng chuyen viet lach.

LÊ XUYỀN

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : LÊ BINH TĂNG (LÊ XUYỀN).
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : 1-11-1927 Cần Thơ.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : 1 vợ 4 con (2 trai 2 gái).
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : làm báo.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : (xin xem Khởi hành)
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết : — bài khai: Chủ Tư Cầu Xinh, Kinh cầu Muồng... Ưng ý các truyện ngắn nhứt (Vững cá cuối giờ hưu chiên, Tim cho anh ta 1 lá cờ..)
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tinh xảo đặc biệt nào ? Tinh xảo : — viết vào giờ chót. Tinh xảo đặc biệt nào ? : — Khó nói
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê dòng ca nào, v.v... ? giọng ca : hiện thích cô gi ở Ban The Dreamers, (gia đình Phạm Duy)
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? — Cố. Hồi còn nhỏ.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy hay không có mua xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Chưa khá, xe vespa cũ nhất nước nhà thuê, đang xin mua nhà ở làng ký giả.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : Chỉ biết đánh bài cào, xì dách nhưng không thích, thuốc lá : Lucky.

LÊ TẤT ĐIỀU

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : — Tên thật và bút hiệu : LÊ TẤT ĐIỀU.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 2-8-1942 Hà Đông (B.V.) — Bình Thới.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : 1 vợ, 1 con trai,
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Dạy học.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Khởi sự viết vào năm 1953 (?) tiếp tục vì anh em khuyến khích. Cũng chẳng biết làm nghề gì khác.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : 1) Khởi hành 2) Kẽ tinh nguyện 3) Quay trong gió lốc 4) Đêm dài mọi đời, 5) Phá núi 6) Người da 7) Đuôi chuột (dang in).
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tinh xảo đặc biệt nào ? : — Lười
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Hơi nhiều.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Không.



Đoàn Quốc Sỹ Duyên Anh Sơn Nam

DOÃN QUỐC SỸ

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : DOÃN QUỐC SỸ
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 3-2-1923
Hà Nội (B.V.) Trường Sư Phạm Saigon.
- 3) Có gia đình chưa, mấy con, trai gái : Gia đình đê huề, trai có gái có.
- 4) Ngoại nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Dạy tại trường Sư Phạm Saigon.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Khởi sự viết văn từ năm 16 tuổi. Nhưng khi di cư vào Nam mới thực sự vào nghề văn.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Khu rừng Lau, Dong Sóng Định Mệnh, Trại Cây Đau Khô, Giò Vàng Giò Ngọc, Sợ Lừa, Hồ Thủy Dương, Cảnh Tay Nối Dai...
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Cảnh.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Xin để bà con quen biết nhận định. Tình ốm đặc biệt nào ? : — như trên.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào v.v... : — Tùy lúc, tùy nơi, khó nói đúng.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Sâu đậm nhất là vào những năm kháng chiến. Gia đình nghèo túng, khổ cực, bệnh tật... (1947 — 51)
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : Hình như chưa thì phải.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : Hỗn, khó trả lời dứt khoát.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : Nghệ thuật vị nghệ thuật ? Nghệ thuật vị nhân sinh ? Quân bình cả hai ! Đó cũng là nghệ thuật sống nữa.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, không có xe gì ? Nhà mua hay thuê ? : — Có chiếc Daihatsu hạng mèng đê chở sách Sáng Tạo.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Lai rai. Vì vậy không có gì đặc biệt đê nói ra.

DUYÊN ANH

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : VŨ MỘNG LONG, DUYÊN ANH.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : 16-8-1935 tại thị xã Thái Bình (BV) — Saigon.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — có vợ một con gái.
- 4) Ngoại nghề viết văn, còn làm gì khác ? : Viết báo và xuất bản sách tuổi thơ.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — 1960 — Không biết làm nghề gì. Thủ thời vận bằng cách viết truyện ngắn. Thấy được phát triển và mời viết tiếp. Thế là thành có nghề viết văn.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Trên 30 cuốn.
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Tháng Vũ, Bồn Lừa, và một vài truyện ngắn.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Viết bài trên giấy Việt Tấn Xã in một mặt bằng bút Bic — Để bị xúi ăn cút gà để làm những việc mua thù chuộc oán. — Thương con.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... : — Ham ngồi đầu lão. — Sách viết về tuổi thơ và truyện thần tiên. — Một giọng ca gọi là Giọng Ca Kỳ Niệm thuở 12, nghe người bạn gái cùng lớp hát bài « Chiều quê » của Hoàng Quý.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Có chứ. Những ngày lang thang đói rách, Buồn thuở đó nhưng hồi tưởng lại thấy vui vì thuở đó chưa bị ràng buộc vào một trách nhiệm nào.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Chưa. Chỉ làm người khác thất tình.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân : — Yêu thi cho hết và nêu đã cho nhau hết thi phải làm đám cưới liền. Nếu chưa có vợ, sẽ không lấy người yêu làm vợ. Vì sống chung sẽ hục hặc, đám đá nhau. Và đám đá xong thì xấu hổ thấy mồ khi hồi tưởng những ngày yêu nhau nịnh nọt, chiều chuồng, giận hờn tình tứ.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Nghệ thuật phải làm đẹp quê hương và cuộc đời. Nhưng không hiểu mình đã được làm nghệ thuật chưa đây ?
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Khoảng hơn 200 ngàn đồng. Có xe hơi hiệu Datsun. Mới mua được miếng đất cát bụi.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Có. Xì, bát và... Tam cúc. Không thuốc lá chịu sao nổi. Bastos de luxe.

LÝ ĐẠI NGUYỄN

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : LÝ ĐẠI NGUYỄN.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : 14-4-1930, Bắc Việt, không nơi cư ngụ nhất định.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — có vợ một con gái.
- 4) Ngoại nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Chỉ có viết.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — Khởi sự viết từ 1952, coi viết lách như là một hình thức chiến đấu.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Tổng thức Vận — Giồng vận động Cách mạng Việt Nam. — Giồng sinh mệnh văn hóa Việt Nam — Nền nhận thức nhân chủ toàn triền — Tổ chức và Lãnh đạo. — Bí quyết lãnh đạo — Trốn yêu thương — Bừng mắt dậy.
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Tổng thức vận. Chuyện dài Trốn Yêu Thương đang đăng trên tuần báo Quyết Sống.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Không thói quen, coi trời bằng vung.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... ? : — Đọc chưởng Kim Dung.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Nhiều quá thành không có gì đặc biệt.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Chưa.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân : — Đọc « Trốn yêu thương ».
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Làm đẹp cho thân phận con người, cuộc đời và bạn hữu.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — 10.000d. Không nhà không xe.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Đánh đủ mọi bài nhưng không mè. Hút thuốc lá 555.

MẶC TƯỞNG

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : MẶC TƯỞNG.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : 10-1-1943 tại Định Tường.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — Tôi không hiểu thế nào là gia đình.
- 4) Ngoại nghề viết văn, còn làm gì khác ? : Cùng với Trần tuấn Kiệt, chủ trương nhà xuất bản Hồng Linh.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — Từ 1957. Tôi nghĩ đó như một nghiệp chướng.

- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Trên đỉnh Thiền Thư (thơ)
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Tôi có nhiều thói quen quái dị không tiện kể ra đây. Tình xấu thì quá nhiều không thể nào kể xiết.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào v.v... ? : — Khoái nghe nhạc cổ điển của Đức, Áo và Nga.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Cuộc sống quá thẳng trầm đến nỗi chẳng nhớ được, và không so sánh được, hầu như tất cả đều sâu đậm.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Đã thất tình quá nhiều lần.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : — Tôi thuộc loại kỳ cục nên nói ra e chẳng ích gì.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Tùy theo hoàn cảnh và thời gian của lịch sử và cá nhân. Tôi chưa bao giờ thực hiện được điều tôi muốn.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay thuê ? : — Khoảng vài ba chục ngàn, nhưng suốt năm vẫn thiếu thốn. Chả có xe cộ gì ráo. Nhà ở lưu động, không định cư đâu quá 3 tháng.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Biết đủ các thứ đồ đèn, nhưng chỉ khoái đánh xì phé. Thuốc lá nào xoi cũng được.
- 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên : — Tôi biết nói gì đây ?



Cung Tích Biển

TÚ KẾU

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : TRẦN ĐỨC UYỀN.
- 2) Ngày, nơi sinh, Hiện ngụ tại ? : — sinh 1941 Sơn tây — Gia Định.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái : — Độc thân.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Trước dạy học.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — 1957. Khoái.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Thư Đen 1966, Thư Chí 1968, Thư Xám 1969.
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong các tác phẩm đã viết ? : — không.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Nằm viết. Dâm.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... : — Kiếm Hiệp Kim Dung — Thái Thanh.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Nhiều quá : Ba mươi bảy năm đã sống là ba mươi bảy năm tràn đầy kỷ niệm. (Vui nhất : những ngày lang thang ở Huế. Buồn nhất : Khi nghe tin một người bạn hiền và yêu thương mình tử trận).
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Thất tình ? Đẹp quá. Vì đó cũng là 1 trong những nguồn cảm hứng để sống, để yêu và để viết.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân : — Nói thế này hơi lão và hơi kì lung. Tôi yêu tất cả « Những người đầu bà, những cô gái ĐẸP » (có mái tóc đẹp, có đôi mắt đẹp, có hai bàn tay đẹp). Nhưng còn lấy nhau ? Làm sao mà lấy được... (vì vậy lại được hưởng cái thú Thất Tình).
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Viết, viết và viết... Cho đến khi nào tất cả những con sóng trên mặt đất này đều khô cạn. Nhưng phải viết gì ? Viết thế nào : Những tác phẩm của mỗi người viết đã và đang trả lời đầy đủ câu hỏi đó.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Tôi rất may mắn có một đời sống vật chất tương đối dễ chịu. Nhưng kể ra thì biết kệ sao đây, vì trong lúc này, được sống và được viết là đã phải chịu ơn đời quá nhiều.
- 15) Có đánh bài không ? Bài gì ? Thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Tôi ký nhất đánh bạc, vì nó phi thường thi giờ (Đó là 1 thua thiệt, vì không được gần gũi các anh em bạn hữu). — Mỗi sáng đốt 1 điếu. Và chỉ 1 điếu (bất cứ thuốc gì) là suốt ngày hôm đó lòng tôi đã dủ bõ khói mịt mù...
- 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên : — Có những uất ức chưa thể nói ra. Có những tâm sự chưa thể thổ lộ. Có những đau khổ chưa thể giải bày. Có những niềm vui, có những nỗi buồn còn đang giữ kín trong lòng. Nhưng tôi có thể nói 1 lời : Tôi (cũng như những người viết văn khác) yêu mọi người, yêu cuộc đời, yêu quê hương, đất nước, yêu cả nhân loại, thế giới. Nhưng riêng tôi, chưa làm được gì để thể hiện tình yêu nồng nàn vĩ đại đó, ngoài những dòng chữ nhỏ bé, ngọt ca 1 cách vụng về nồng cạn.



Tuân Huy



Dương-Nghiêm-Mậu

TUẤN HUY

- NHÃ CA**
- 1) Tên tuổi, bút hiệu : TRẦN THỊ THU VÂN, bút hiệu NHÃ CA.
 - 2) Ngày, nơi sinh, Hiện ngụ tại ? : — 1939 tại Huế, ngụ số 155 Hoàng Hoa Thám Gia Định.
 - 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái : — Có chồng — hai gái, một trai, đang mang bầu.
 - 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Làm báo, chủ nhiệm báo Tư Chủ, trước đây làm tại VOF.
 - 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Từ năm 1960. Được chồng và bạn hữu của chồng khuyến khích, giúp đỡ.
 - 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Mười bốn mươi lăm cuốn gì đó đã xuất bản, đang viết cả lò.
 - 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết : — Tất cả những cuốn đã viết.
 - 8) Có những sở thích gì ? thích đọc sách gì mê giọng ca nào v.v... : — Làm việc nhà, viết sách. Giọng hát Thái Thanh, Sylvie.
 - 9) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Trong đời sống có nhiều kỷ niệm vui hoặc buồn, mỗi kỷ niệm có giá trị ở mỗi hoàn cảnh. Không thể kể hết được. Có kỷ niệm lúc nào cũng nhớ được là Tết Mậu Thân và những mẩu chuyện đã ghi trong cuốn Giải Khắc Sứ Cho Huế.
 - 10) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Chưa.
 - 11) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : — Thinh thết.
 - 12) Quan niệm nghệ thuật ? : — Thành thật.
 - 13) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Không chung. Nhà, xe, đi kề ống xă.
 - 14) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Ưng sòng một mình, xa lìa mọi người (kể cả bạn bè thân) để được hưởng cái thú cô đơn của một kẻ « Đang Tìn Kiếm Lại Mình ».
 - 15) Có những sở thích gì ? mê giọng ca nào, v.v... : — Ưa hưởng nhàn. Không muôn bị ai



Võ - Hoàng - Chương

Lơ - Hồ

- NHÃ CA**
- 1) Tên tuổi, bút hiệu : TRẦN THỊ THU VÂN, bút hiệu NHÃ CA.
 - 2) Ngày, nơi sinh, Hiện ngụ tại ? : — 1939 tại Huế, ngụ số 155 Hoàng Hoa Thám Gia Định.
 - 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái : — Có chồng — hai gái, một trai, đang mang bầu.
 - 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Làm báo, chủ nhiệm báo Tư Chủ, trước đây làm tại VOF.
 - 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Từ năm 1960. Được chồng và bạn hữu của chồng khuyến khích, giúp đỡ.
 - 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Mười bốn mươi lăm cuốn gì đó đã xuất bản, đang viết cả lò.
 - 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết : — Tất cả những cuốn đã viết.
 - 8) Có những sở thích gì ? thích đọc sách gì mê giọng ca nào v.v... : — Làm việc nhà, viết sách. Giọng hát Thái Thanh, Sylvie.
 - 9) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Trong đời sống có nhiều kỷ niệm vui hoặc buồn, mỗi kỷ niệm có giá trị ở mỗi hoàn cảnh. Không thể kể hết được. Có kỷ niệm lúc nào cũng nhớ được là Tết Mậu Thân và những mẩu chuyện đã ghi trong cuốn Giải Khắc Sứ Cho Huế.
 - 10) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Chưa.
 - 11) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : — Thinh thết.
 - 12) Quan niệm nghệ thuật ? : — Thành thật.
 - 13) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Không chung. Nhà, xe, đi kề ống xă.
 - 14) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Ưng sòng một mình, xa lìa mọi người (kể cả bạn bè thân) để được hưởng cái thú cô đơn của một kẻ « Đang Tìn Kiếm Lại Mình ».
 - 15) Có những sở thích gì ? mê giọng ca nào, v.v... : — Ưa hưởng nhàn. Không muôn bị ai



ĐỖ QUÝ TOÀN

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : — ĐỖ QUÝ TOÀN
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 15-06-1939
Bắc Ninh. Hiện ngụ tại Gia Định
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — Có vợ 1 con gái, 1 con trai.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Dạy học.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — 1955 Lý do phết tạp, có lúc vì vui quá có lúc vì buồn quá.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Tập Thơ đã xuất bản : Nàng (1965) Đêm Việt Nam (1966 in ronéo và những bài thơ khác chưa in.)
- 7) Ưng ý những tác phẩm nào nhất trong số tác phẩm đã viết ? : — Mỗi lú ưng ý một thứ, làm sao biết được ?
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tính xấu đặc biệt nào ? : — Thói quen đặc biệt : ăn hàng ngày. Thói xấu đặc biệt : ngày nào cũng phải ăn.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... Sở thích ? : — Nghỉ ngơi một mình và hút thuốc. Sáchưa đọc : Lịch sử văn minh — Tiêu thuyết. Dòng ca ưa thích: Thái Thành (nói vậy thi cũng như không nói gì).
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Làm sao kể hết được ?
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Nhưng thất tình là gì ?
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : — Đàn ông nên yêu và kêt hôn với phụ nữ và ngược lại. Đó là điều quan trọng nhất.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Thơ, trước hết là một khoái cảm bằng tiếng nói.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Những mục này hiện chưa biết sẽ khai với Sở thuế ra sao, làm sao khai với báo Đời sống ?
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Chỉ biết đánh xì phé, rất dở luôn luôn thua nhò vây không đánh. Không biết thứ bạc nào khác. Trên đời có 2 hạng người, hạng hút ống vỗ và hạng không hút ống vỗ. Một nhà văn Tàu viết như vậy. Còn Nikos Kazantaki thì có lần ví cái ống vỗ giống như một người vợ hiền chung thủy, cái điếu thuốc lá giống như gái giang hồ, hút 1 lần rồi vứt mầu tàn thuốc đi. Tôi thích hút ống vỗ, nhưng thường vẫn khuyên các thanh niên không nên hút thuốc lá. Nền ngoài ở bên Anh có 100 ngàn người chết, có lẽ vì hút thuốc lá. Số chưa ? Đúng ra thì nên khuyến mọi người không nên đi máy bay (có nhiều

tại nạn lâm) không nên đi tắm biển (lịch sử đầy rẫy những vụ chết đuối) không nên đi lính (chiến tranh rất có hại cho sức khỏe của bạn)v.v Không nên hút thuốc lá. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trừ khi thích quá. Nhưng thanh thiếu niên thì không nên hút thuốc, nhiều người trẻ hút thuốc không phải vì thích thú mà chỉ vì muốn làm le. Đó là 1 tình trạng đua đòi, nô lệ, chẳng đáng khuyến khích.

HOÀNG HẢI THỦY

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : HOÀNG HẢI THỦY
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 1-3-1930. Hiện ngụ tại Saigon
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : 1 vợ, 3 con — 2 trai, 1 gái.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm nghề gì khác ? : — Nghề ăn bám vợ, ăn hại con.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Viết từ 1950. Hoàn toàn sống với nghề viết văn từ năm 1956. Thích viết từ ngày còn nhỏ, khi bắt đầu biết đọc tiểu thuyết.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Đã viết chừng 40 truyện dài feuilleton cho nhật báo. In thành sách chừng 20 cuốn.
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Cuốn nào cũng ưng ý, tùy lúc tùy đê mục và tùy theo sự vận dụng của trí nhớ mà thích cuốn này, cuốn khác.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tính xấu đặc biệt nào ? : — Tính cảm : chủ quan — cục suy tư : khách quan, ít nóng nảy.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê dòng ca nào v.v... : — Thích ngủ. Thích sách hay, Mè Thái Thành (1960). Lê Thu trong bài Thủ Sầu (Lam Phương).
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — 1 binh sĩ (thiếu số) VM — 1945, bị bắn đài đầu bằng riu, người chết nhưng chân tay still thoảng lại cử động : ngón tay cao cao, xuống đất, vè vè vào nhau, sờ sờ vào mảnh đất, hoặc làm cử chỉ tinh daint (ngón tay cái đặt vào từng đốt các ngón tay khác). Biết rằng bên VM, cũng thiếu số, nội vụ xảy ra ở Lạng Sơn, bịt được người bên này (Phục Quốc quân) cùng mồ bưng sống để lấy gan ăn. Kinh hoàng vì sự sống không hồn của ruột phần thân thể. Kinh hoàng vì ý thức
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : Chưa. Yêu và lấy ngay được người yêu làm vợ.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân : Phải yêu nhau lắm mới nên lấy nhau.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : Dài lắm. Làm sao nói qua loa ở đây được ? Vả lại, ông hỏi làm cái gì chứ ?
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay thuê ? : — Lợi tức trồi sụt. Trung bình 50.000\$ một tháng. Có xe Vespa. Nhà vẫn ở mướn.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : Bài gì cũng biết qua loa, nhưng không mê. Hút rất nhiều thuốc lá. Chừng 3 gói một ngày : Phillip Vàng hoặc Lucky 3 Hàng.
- 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên : — Chẳng cần nói gì hết.

NGUYỄN MẠNH CÔN

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : NGUYỄN MẠNH CÔN, ĐẶNG VĂN HẦU, 51 tuổi.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — Nửa đêm mồng 7 sang mồng 8 tháng 4 năm Canh Tuân (1920).
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : Có vợ, 2 con trai 15 và 13 tuổi.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : Không.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : Tháng 9 — 10 năm 1929 viết bài đầu tiên cho báo Đồng Phap, do ký giả Đỗ Trọng Thìn liên lạc, được trả nhuận bút 3 đồng, bài đăng trang 1 (2 kỳ). Vì thích tiếng tăm, và có lẽ vì trời sinh ra như 'hέ'.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : (Tòa soạn làm ơn kê họ, nếu xét cầu).
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Cuốn nào cũng ưng ý, tùy lúc tùy đê mục và tùy theo sự vận dụng của trí nhớ mà thích cuốn này, cuốn khác.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tính xấu đặc biệt nào ? : — Tính cảm : chủ quan — cục suy tư : khách quan, ít nóng nảy.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê dòng ca nào v.v... : — Thích ngủ. Thích sách hay, Mè Thái Thành (1960). Lê Thu trong bài Thủ Sầu (Lam Phương).
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — 1 binh sĩ (thiếu số) VM — 1945, bị bắn đài đầu bằng riu, người chết nhưng chân tay still thoảng lại cử động : ngón tay cao cao, xuống đất, vè vè vào nhau, sờ sờ vào mảnh đất, hoặc làm cử chỉ tinh daint (ngón tay cái đặt vào từng đốt các ngón tay khác). Biết rằng bên VM, cũng thiếu số, nội vụ xảy ra ở Lạng Sơn, bịt được người bên này (Phục Quốc quân) cùng mồ bưng sống để lấy gan ăn. Kinh hoàng vì sự sống không hồn của ruột phần thân thể. Kinh hoàng vì ý thức



Nguyễn Mạnh Côn Hoàng Hải Thủy

được trách nhiệm cùi mìn — cấp lãnh đạo Trung Ương — và vì iết đoán sự thù hận sẽ kéo dài (trong dốt na) hàng cựu nam.

- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Rồi, theo tiểu thuyết, kêu Lamarine, Mistet, Henriet v.v nhưng nghĩ cho kỹ thì cara.

- 12) Quan niệm về đơơn và hôn nhân : — Yêu đương theo tiêu th yết Tây phương (từ thế kỷ thứ 18) và Đông phương (hiện nay) là một sự bịa đặt của nghệ sĩ, dành cho tuổi trẻ, để khóa lấp mặc cảm (tội lỗi) về thân xác, để che đậy sự biểu hiện của tính dục mà triết học chưa xác định rõ ý nghĩa trong đời sống (cá nhân và xã hội).

Nên làm như « các cụ » ngày xưa : cho trai gái gặp nhau giữa thiên nhiên cao rộng và giữa sự làm việc vui mạnh. Tôi trẻ tim hiều nhau về tình nết trai, về sinh lý sử một cách tự nhiên. Bao giờ có con mồi thành lập gia đình. Tình yêu sẽ đến sau đó nhờ sự gần gũi, cùiều chặng, chịu đựng hàng ngày, và nhờ những hoàn cảnh đặc biệt chung tòi đức tính (kiên trì, can đảm, ngay thẳng v.v...) của vợ chồng, và nhờ tình thương chung dành cho con cái.

- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Một phần, nghệ thuật có nguồn gốc Trời (và cha mẹ) sinh, nhưng tất nhiên còn sự đạt thành : có được trau dồi nghệ thuật mới giàu có, sâu sắc tinh vi hơn lên mãi.

Một phần khác, nếu hiểu rộng, nghệ thuật cần mới, nghĩa là cùi khám phá, sáng tạo. Hiểu như thế này thì có rât ít người xứng đáng là nghệ sĩ. Ví dụ thơ văn đòi hỏi có hình ảnh mĩ, ý tưởng mới. Nhát là nhạc, họa, sê thật sự khó lòng mà có một nhạc sĩ, họa sĩ, mà eайл có những kỹ thuật giao về hoa, nhạc v.v... Khoa học cơ động chỉ huy rất có thể chế tạo những thi sĩ mày bằng cách thi thập ý và lời của Lý, Đỗ, Nguyễn Du, Lamarine, Victor Hugo, Shakespeare v.v... Hoặc một nhạc sĩ mày bằng cách lọc những tác phẩm lớn của Beethoven, Mozart v.v...

- 14) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Xì dừa, xì, tò tòm, tài bìn, bolotte.., a lung không thích. Không thích riêng loại thuốc lá nào : có thể hút nhiều trong lúc nói chuyện, nhưng không thi thời. Thuốc phiện cũng không thích, nhưng không có khung dược.

- 15) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên : — Đang mệt sau mệt cơ thể nhẹ nhung vì nề anh em (và bạn đọc) trả lời thê này là bắt đầu thở dốc rồi.

NGUYỄN SA

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : NGUYỄN SA — TRẦN BÍCH LAN.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 1932. Hanoi, ở Saigon.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái : — Rồi, Đóng. Đủ cả trai gái.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — dạy học.
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Ham viết lách từ ngày còn học tại Văn Khoa Huế. Về sau thấy bè bạn « bỏ đi » hoặc chết nhiều quá, còn một mình dám ra kinh hoàng, thấy cần viết. Truyền đầu tiên đăng ở Tuần Báo Nghệ thuật, do Nhà văn Mai Thảo chủ trương 1968.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong : — Viết thật nhiều nhưng mới in được 4 quyển ; — Ai tính Ai Giêng (1968)
— Nỗi buồn Tháp Sáng (68)
— Hòa bình Nàng Tình Rồng (68)
— Cõi Ngoài (68)
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : Bất khả thuyết.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Mè chơi Ping pong và mè nghe nhạc, cà phê.
Thói xấu : Thất hứa, bất thường.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê dòng ca nào v.v... — Sách gì cũng đọc, trừ dâm thư, Thanh Lan.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Rất nhiều. Ví dụ : đi lính lâu năm, nghe tin mẹ chết, với vã trở về, thấy mộ của Mẹ héo úa nằm trên một ngọn đồi (Làng Văn an), Bà con đã chôn cất Mẹ từ lâu rồi, mười ngày trước.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : Đừng nói nữa.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : — Nói ra báo sẽ bị tịch thu, mất vui.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Tà tà, khoái gi viết nẩy (chỗng giáo điều chủ nghĩa tức là bọn ra lệnh : không được làm thơ tình, không được làm thơ chiến tranh...)
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay thuê ? : — Hồi sở thuê.
- 15) Có đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Đánh xì, Thuốc lá chưa mốc.
- 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên : — Hồi ấm ở bồ mẹ.

CUNG TÍCH BIỀN

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : CUNG TÍCH BIỀN,
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 1940, Quảng Nam.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái : — Độc thân.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Quân đội.

- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Ham viết lách từ ngày còn học tại Văn Khoa Huế. Về sau thấy bè bạn « bỏ đi » hoặc chết nhiều quá, còn một mình dám ra kinh hoàng, thấy cần viết. Truyền đầu tiên đăng ở Tuần Báo Nghệ thuật, do Nhà văn Mai Thảo chủ trương 1968.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong : — Viết thật nhiều nhưng mới in được 4 quyển ; — Ai tính Ai Giêng (1968)
— Nỗi buồn Tháp Sáng (68)
— Hòa bình Nàng Tình Rồng (68)
— Cõi Ngoài (68)
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : Bất khả thuyết.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Mè chơi Ping pong và mè nghe nhạc, cà phê.
Thói xấu : Thất hứa, bất thường.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê dòng ca nào v.v... — Sách gì cũng đọc, trừ dâm thư, Thanh Lan.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Rất nhiều. Ví dụ : đi lính lâu năm, nghe tin mẹ chết, với vã trở về, thấy mộ của Mẹ héo úa nằm trên một ngọn đồi (Làng Văn an), Bà con đã chôn cất Mẹ từ lâu rồi, mười ngày trước.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : Đừng nói nữa.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân ? : — Đã yêu là không có quan niệm, tận mạng rồi tan.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Đã có nhiều nhà văn chân chính nói rồi.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay thuê ? : — Gần đây bắt đầu viết cho Nhật Báo. Lợi tức hàng tháng 90.000đ. có xe hơi mới bán cho Nguyễn Thụy Long, cái xe trống hành. Hiện giờ, không có xe, không nhà, địa chỉ quân đội.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Thứ gì cũng biết đánh cả, nhưng không dám mè, vì thua hoài, có khi xuống còn tiền ăn cơm tấm.
- 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên : — Mong thiếp tướng Tổng cục trưởng Tổng cục chiến tranh chính trị nên đem tôi về một nơi nào đó, đừng để tôi đi lêu bêu hoài ở các tỉnh lỵ, với các đơn vị chiến đấu.
— Tôi viết nhiều vì nếu không tôi sẽ điên. Thường bị ám ảnh và muốn tự sát nên viết, dù viết trong một hoàn cảnh rất cực khổ, thiếu điện, thiếu nước, thiếu cả bàn ghế.



Trần Tuân Kiệt

BÌNH NGUYỄN LỘC

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : TÔ VĂN TUẤN.
BÌNH NGUYỄN LỘC.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 1915, — 11/16 Cô Giang Saigon.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — Rồi, 5 con.
- 4) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ ? : — Khó quá.
Viết chơi 1929 ; lý do : thay đổi từng năm
Viết đăng báo : 1942 ; Nhiều khi cũng không biết tại sao.
- 5) Viết kiêm giao : 1948
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — 33 quyển đã viết xong.
— Nhiều lầm không thể nhớ hết.
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết ? : — Chưa ưng nhất cuốn nào.
- 8) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê dòng ca nào, v.v... : — È hơi nhiều, thích đọc tất nhiên là sách văn chương, sau là lịch sử, ca vong cổ thì trước kia có cô Út Bạch Lan, còn tân nhạc thi Thái Thanh.
- 9) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Giấy ít quà, cuốn đầu tiên Cứng Đành, khi lần thứ nhất năm 1963 chỉ bán được 20 cuốn trong một tháng đầu, nhờ lại hồi đó, tôi đã tưởng mình không thể in được cuốn thứ hai. Bây giờ cuốn Cứng Đành sắp được in lần thứ ba.
- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Có kỷ niệm sâu đậm nhất vào năm 58, 59, 60. Nhưng không nói lắm.

- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? Giấy ngắn quá
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân : — Giấy ít quà : cột báo chắc có hạn ?

(XEM TIẾP TRANG 28)

Nếu tôi nói với bạn rằng cách mạng có thật bạn có tin không? Tôi muốn bạn tin tôi. Bạn có tin không?

«Những lần hoàng hôn tôi bước cùng đám đông lòng khẩn cầu cách mạng».

Câu thơ đó của Thanh Tâm Tuyền, tôi đọc hồi 17, 18 tuổi, và bây giờ cả bài thơ tôi chỉ còn nhớ lầm bõm một doi câu:

«Những lần hoàng hôn tôi đốt lửa người tôi bước tới,

Và các bạn tôi

Nghĩa là điệp điệp trùng trùng
Có nã xuống còn kịp nói với

nhaу
Chúng mình chết tự do quá
chừng»

Vậy thì cách mạng phải có thật. Bạn nhớ ra chưa? Tại sao mười mấy năm đã qua tôi vẫn chợt nhớ câu thơ «lòng khẩn cầu cách mạng» trong những giờ phút như bây giờ.

Lòng khẩn cầu đó của ai? Ở đâu? Bao giờ thế?

Một bữa Vĩnh Lũ bảo rằng: «Cách mạng đã chết. Trên thế giới bây giờ không còn cách mạng nữa».

Người cách mạng sau cùng là T. Khi T. chết năm 1940 thì cách mạng cũng chết.

Lũ có giọng nói thuyết phục. Tôi gật đầu đồng ý. Với chút đau sót như khi phải nghe tin một người quen thân đã chết rồi lại được nghe xác nhận cái tin lần nữa: bạn đã chết rồi ư?

Nhung Lũ phân tách bằng lý tri. Cách mạng mà chàng nói, đó là một hiện tượng xã hội, chính trị. Nó có một định nghĩa. Định nghĩa nào cũng là một giới hạn. Qua khỏi giới hạn đó, nó chết.

Nhung cách mạng còn là một trạng thái tâm thần, một nỗi ngày ngất, một khát vọng. Phải không? Tâm thần, ngày ngất và khát vọng là huyền nhiệm.

Ở trong tôi, trong nhiều người chúng ta nó vẫn còn, nó chưa chết.

Nó có thật như than hồng âm ỷ.

Tôi vừa được đọc mấy dòng này của Nguyễn Hữu Tiếng viết từ dăm tháng trước đây:

« Chúng ta đang ở vào năm thứ 7 sau Cách Mạng... »

... Sau bảy năm, những người đã chết đòi xin cho chúng ta được những gì?... »

Cùng tuổi trẻ

đã sống

những ngày 63

LÚA VĂN CHÁY

Đỗ Quý Toàn



... Từ những cái chúng ta đã có, chúng ta phải nói lên những ý nguyện chính đáng; liên tục hành động để bảo vệ, để thang đoạt những gì chúng ta đòi hỏi... Chúng ta có nhiều thứ phải giữ gìn phải bảo vệ, chúng ta đang còn nhiều việc phải nói phải làm v.v... để Thanh bình không lo âu không đe dọa sớm đến và mãi mãi sống với dân tộc chúng ta... những thói nát dơ bẩn... những ian ác phi nhân, nghi kỵ... phải được đốt cháy trong lửa hừng đong của trang đầu sứ mới.

... Bình minh vĩnh cửu của dân tộc ta phải đến... »

Trong thế hệ này sân khấu mà trên đó lịch sử diễn ra là đường phố trong các thành thị.

Xuống đường là từ ngữ để chỉ việc dân thâu làm lịch sử.

• Những năm 63, 64, 65.. thế hệ chúng tôi đã lần lượt xuống đường.

Mặt đường vẫn con đó cho những thế hệ tiếp theo nhau góp mặt.

Có người xuống đường bằng bàn chân. Có người xuống đường bằng tiếng hát. Có người xuống đường bằng thơ. Có người xuống đường bằng tờ báo.

Cách mạng có thật đấy. Tất cả những nhân vật xuất hiện trên sân khấu đó đều có thật; thì Cách mạng có thật. Bạn đã tin chưa?

Những tiếng hò hét trên sân khấu đau đớn như một thằng hèn yêu nghiệp:

«Hãy xuống dưới đường phố
Ở đó đồng bào tôi đang sống
Ở đó anh em tôi đang thở
Đang quấn quít nhau trong thở
đầm ấm»

Đều có thật cả đó chứ?

Cái từ ngữ «xuống đường» đã được in trên mặt báo lần đầu tiên bằng tit lớn, theo như tôi được thấy là trên tờ Tin Sáng của Lý đại Nguyên do các anh Đinh Hữu Dương Nghiêm Mậu và Uyên Thảo cùng làm.

Nói đến Xuống Đường không thể quên Đinh Hữu, và những Đinh Hữu.

Cách mạng có thật. Như vi trung lao có thật trong phổi anh. Có thật như những ngày anh đi kháng chiến, những ngày tù ngục... Như cái chết anh.

Cách mạng có thật. Như những dòng chữ chúng ta viết viết.

Cách mạng có thật có thật có thật.

Thứ nhớ lại những ngày trước tháng 11 năm 1963. Bạn đã quên chưa?

Ngọn lửa bao phủ vị thiền sư đang tĩnh tọa chưa tắt. Ngọn lửa còn làm ngất tâm tư của bao người trong thẳng thốt giật mình.

Trong đám tang Nhất Linh, những anh em văn nghệ leo cát lên nóc xe bám lấy theo tiễn người chết cho đến giờ hạ huyết.

Không khí oi tanh phảng phất đầy toàn những mùi mật vụ chỉ điểm.

Những người đau không dám nói là đau, nhục không dám nói là nhục.

Người ta bảo đứng nghiêm, hát suy tôn, ký kiến nghị, học tập các bài diễn văn, lắng nghe ban huấn từ.

Có những đêm tiếng gỗ cửa, kẻ lạ mặt bắt người đi mất tích.

Muốn phê phán, muốn chỉ trích cái gì phải láo lién nhìn trước nhìn sau.

Giữa các khoảng trắng của trang nhật báo là các cuộc kinh lý của cụ, lời tuyên bố của bà.

Những người có liêm sỉ, có lương tâm làm sao ngậm miệng chịu đựng cái đèm giặc nghiêm nặng nề kéo dài đó mãi?

Người ta chuyền lén lút những tờ truyền đơn quay ronéo, rỉ tai nhau những tin đồn.

Người ta nuôi ấm nhau bằng những hy vọng le lói, những tin mừng huyền hoặc.



Vào cuối tháng 9, T. Dạ Từ bị bắt. Tôi nắm chờ đợi từng đêm để đến lượt mình. Tôi bảo lậu mang tên là Lửa chúng tôi cùng làm bị dứt đoạn.

(Tôi bây giờ tôi vẫn ước ao làm 1 tờ báo mang tên là Lửa). Và trong đêm giới nghiêm:

«Nhưng chúng ta sống trên một

trái đất vẫn chuyển

và mặt biển đời đời vật vã khôn

nên mãi mãi linh hồn ta khắc

khoai

linh hồn chúng ta làm sao yên

ngủ

mắt mở trừng trừng trong đêm

tất cả mọi con đường

của tất cả thành phố

đều lo âu hoảng hốt».

Cái khung cảnh lúc đó đã bao trùm một bầu không khí mà thi sĩ đã tiên tri «tôi bước cùng đám đông lòng khẩn cầu cách mạng»?

Lòng khẩn cầu có thật.

Ai bảo không?

Một chế độ xúp xuống vừa đúng lúc, chế độ khác lén ngồi vào ngai. Rồi lại xúp đồ. Người khác lại trèo lên ngai.

Tuồng chính trị thay đổi lốp lang như một tấn tuồng ảo hóa.

Nhưng còn cõi lòng chúng ta, nỗi khát vọng, nỗi lo âu, nỗi giận dữ, nỗi bất bình, và máu chảy vẫn nóng hổi trong chúng ta. Có thật cả đây chứ?

Nếu không tin điều đó, bạn định tin vào đâu?

Bạn vẫn nói đến cơn khủng hoảng của niềm tin, những ê chề đồ vở của nhiệt tình thiện chí.

Nhưng lịch sử luôn luôn vẫn dày áp máu nóng. Lịch sử chúng ta vẫn đang sống cùng chúng ta. Cỏ vẫn mọc. Cỏ vẫn bền bỉ ngoi lên từ mặt đất.

Nhưng nỗi thất vọng có thật. Bảy năm qua chúng ta đã thấy tận mắt dàn ta nhiều đau khổ hơn, nước ta cũng nhiều nỗi nhục nhẫn hơn, trên mặt đất những đồ vật nhiều hơn, trong lòng người những chan chường mệt mỏi hơn.

Nhưng thứ lanh tú nhảy lên bàn độc rồi chợt biến thành những tên hề ngô nghê — những trẻ em lè la đầu đường xó chợ miệng phi phèo thuốc lá Mỹ — có những người sẵn sàng đổ máu cho một niềm tin — Có những người ngã xuống nghĩ rằng mình bị phản bội — Trật tự cũ bị một nhát búa của lịch sử làm cho lung lay, cái trật tự dựa trên lòng sợ hãi, dựa trên quy tắc, dựa trên sự hèn yếu như nhược của con người lung lay nhưng chưa sụp đổ — Trật tự mới chưa thành hình, chưa ngoi lên được trong cơn bão loạn xô bồ của xã hội.

Nhưng hình ảnh đó quả thực làm cho lòng anh, lòng tôi ngon ngang trăm nỗi bời bời.

Những bầu máu nồng muối được dùng làm vòi, làm hồ để xây dựng một tòa kiến trúc mới, rồi có lúc bỗng phải tiêu ma, hoặc biến thành

một tiếng đối kháng ngam, biến thành những lời chửi cay chua hoặc biến thành những than hòng àm ý đợi chờ, nuối ám những bàn tay cầm mẫn vun niềm tin còn sót.

Bây giờ, tôi vừa chợt nhớ thêm mấy câu thơ của Thành Tâm Tuyền (mười năm trước).

«Anh có biết vì sao Cộng Sản thủ tiêu Khai Hưng ?
Những lần hoàng hôn tối tôi bước cùng đám đông
Lòng khẩn cầu cách mạng
oo

Anh có biết vì sao Cộng Sản thủ tiêu Phan Văn Hùn
Những lần hoàng hôn tối chạm mặt từng người
Có phải chúng ta đang sửa soạn ?

Có phải chúng ta đang sửa soạn ?»
Hàng thế kỷ nay lịch sử chúng ta vẫn luôn luôn thao thức những lời khẩn cầu, vẫn âm thầm những cuộc sửa soạn.

Bao lần cuộc sửa soạn đã tiến tới công trình nhưng công trình lại xụp tan, và lại tiếp tục sửa soạn.

Những chế độ, những lãnh tụ thay phiên nhau bước ra khán đài, nhưng vẫn chỉ là một màn phu của vở tuồng. Những màn phu quá dài, tất cả mọi người vẫn chờ đợi tấn tuồng chính.

Tấn tuồng chính diễn ra trên sân khấu bao la là đất nước ta, là dân tộc ta, là lòng ta, trong đó ngọn lửa vẫn cháy đỏ

BÓNG TỐI ĐI QUA

(tức 1287 ngày trong Bộ chỉ huy tối cao MT DTGPMN)

Hồi ký : VŨ HƯNG

Cải biên : KIM NHẬT
tập 2 đã phát hành trên toàn quốc

— Bạn đọc báo Đời không đọc BÓNG TỐI ĐI QUA không phải là bạn đọc của Đời,

— Một tác phẩm không được đọc sẽ ác đến học miến mà chết.

le lói trên đồng hoang, ngọn lửa thốt lên theo cơn gió lại àm vang những lời tiên tri — một dân tộc có bản sắc có hồn tính luôn luôn sống bằng những lời tiên tri vang vọng trên không trung theo những cơn gió thổi — một dân tộc có lịch sử có tương lai không bao giờ ngừng thổi lên những câu hỏi vĩnh cửu.

Những câu hỏi lớp vân không ngừng xoáy mạnh tâm can anh và tôi, thúc động những con mắt trong đèn bừng mở.

Nếu những tần tuồng ảo hóa trên sân khấu mặt nỗi làm cho bạn mất niềm tin, tôi nghĩ rằng bạn vẫn còn tin được vào những câu hỏi, những ngọn lửa le lói trên cánh đồng hoang đó.

Chúng ta sống trên một trái đất vẫn chuyen

Và mặt biển đời đời vật vã khôn nguôi.

Ở khắp nơi người ta vẫn đang ngước nhìn bầu trời xanh và đặt những câu hỏi.

Cả thế giới vẫn tiếp tục đặt những câu hỏi, mà câu hỏi trả lời thì...

— Câu trả lời, bạn tôi ơi, câu trả lời đang quay trong gió giữa không trung. Tôi nghe một người hát câu đó suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi bên nhau trên xe lửa.

Arief Budiman tự giới thiệu là 1 nhà văn Indonesia và một người hay cầm đầu các cuộc nổi dậy của SV. Mấy năm trước đây anh đã là 1 lãnh tụ phong trào chống Sukarno, nhất là chống viên ngoại trưởng Subandriño. Anh Arief hát cho tôi nghe một bài, phỏng theo nhạc đệm của Peter Sieger, bài «We Shall Overcome», với lời hát bằng tiếng Java. Arief giải thích : câu này có nghĩa là « Tên Subandriño là bùn của Bắc kinh ». Nhiều SV Indonesia đã hát bài đó, trong các cuộc xuống đường. Trở về nước cách mấy tuần lễ sau Arief viết cho tôi vài hàng chữ : « Chúng tôi lại đang ở chốn biền tinh chống tham nhũng ».

Ngay sau, đọc trên nhật báo 1 bài tin cho biết có mấy thủ lãnh biền tinh chống tham nhũng đã bị bắt ở Indonesia.

Có Arief trong bọn đó không ?

Thôi kê hán ! Hắn trè hơn tôi 4,5 tuổi. Đang ở cái tuồ xuống đường. Và chính hắn, hắn cũng là 1 câu trả lời cho tôi : « Cách mạng có thật ».

Trong thời gian gặp nhau, Arief hay hát những bài « Protest Songs » cho tôi nghe. Câu hát mà tôi còn nhớ mãi là : « Cái trả lời trong gió thời giửa không trung ».

Cả một thế hệ đang sống cái nhiệt tình cách mạng đó, trên khắp thế giới.

Mùa buồm k'k'ac tôi cũng gặp 2 nhà văn đứng tuổi người Thổ nhĩ Kỳ. Người đứng tuổi àn mặc châi chuốt ch'c phải là người dè đặt và bảo thủ. Tôi hỏi 1 câu xâ giao :

— Tình hình bên nước ông hiện nay ra sao ? Các ông hay viết về vấn đề gì ?

Nếu câu đ' hỏi 1 nhà văn đứng tuổi Việt Nam hẳn sẽ được trả lời : « Chúng tôi đang chiến đấu, và vẫn cố gắng xây dựng, phát triển. Đó là 1 công thức có sẵn, rất dễ tìm ».

Nhưng cái ông người Thổ nhĩ Kỳ, trông khá châi chuốt bảnh bao, đã nói thật :

— Ở nước tôi hiện có nhiều tranh chấp rất nan giải. Có một cuộc cách mạng...

— Cách mạng gì ?

— Cách mạng xã hội. Chúng tôi thường đ' cập đến vấn đề đó trong tác phẩm. Nhiều người nghèo, thấp kém đang tranh đấu với lớp giàu có, nhiều ưu quyền. Cuộc tranh đấu đó dữ dội hơn cả cuộc lật đổ Menderes hồi 1961.

Tôi nghe xong, mắt thành kiến về những người ăn mặc bảnh bao châi chuốt.

Cách mạng có thật. Nước Thổ nhĩ Kỳ, tôi nhìn qua nhà văn nước đó, là một quốc gia vẫn sống đầy chữ ?

Ở tất mọi nơi, cách mạng có thật.

Da thịt tôi làm chứng điều đó, trong máu chưa dryng điều đó.

Nếu điều đó không còn đúng thì thế hệ chúng tôi sẽ làm gì ? Hồi Đống, hỏi Lữ, hỏi Sơn, hỏi Arief, Sẽ làm gì ?

ĐỖ QUÝ TOÀN
(gởi Thành Văn Lang và tin tưởng)



ĐÓ.đó

đời • LÚHỒ •

LẠI CÁCH.. CÁI MẠNG

Từ khi ngọn gió hòa bình thời ngược túi chiến địa này, một lô nhân tài mới lại đua nhau xuất hiện. Quang cảnh lại tung bừng hơn nữa khi nghe tin phe Việt Cộng đòi chính phủ liên hiệp và phe Việt Hòa chấp thuận cho người bên kia rã ứng cử cho vui.

Hình như người ta đã quen mùi cộng sản nên không sợ chính quyền bắt bớ nữa. Có một số người chuyên mặc đồ lớn, ăn cơm Ca ra ven, uống café Brodard, đi xe Mỹ, hút thuốc ăng lê, diện toàn tít xuy Ý đại lợi..., mà đi đâu cũng tuyên bố vung vút là có quen nhiều với Cộng sản. (sic) ! Nói toàn giọng thân cộng. Viết toàn giọng thân cộng. Và cứ khoe ầm lên là có nhiều anh em họ hàng làng xóm làm rất lớn ở bên kia. Thậm chí, có anh họ Trần s'r s'r ra đó.. mà cứ xung minh là họ Trường ! Ý hắn, ông ta tướng ông Đặng xuân Khu, Chủ tịch Quốc Hội, cựu bí thư đảng miền Bắc có họ Trường và tên Chính? Ngoài cái mưu khoe mác CS, các ngài đó còn chìa chép độ miền Nam túi bụi. Nghe đâu, có ông chơi xả láng bằng cách tự dẫu cờ đỏ hay tài liệu quốc cấm trong nhà, rồi đi chọc cơ quan an ninh tới bắt ! Kè cũng khoái thật ! Chơi đòn liều như thế tướng cũng khá cao. Ai có ngờ, thiên hạ biết rõ các cụ quá nên dù các cụ có muốn tìm « nhất nhật tại tù » để lấy điêm cũng không được và biết đâu lại chỉ được « thiên thu tại ngoại » mà thôi.

Chả bù vào hồi 1954, khi Ngô cố vẫn đưa ra mục tiêu : chống cộng, bài phong, đả thực, lăm anh từ kháng chiến mà về lại rét quá và đi đâu cũng la lén mình là phản tử chống cộng trung kiên từ trong bụng cộng sản chống ra. Hồi đó, ở Huế có một vị linh mục rất thâm nho, nay đã hơn 70 tuổi và còn dại ở Đại học Văn khoa Huế, Saigon, Da ai đưa ra khẩu hiệu « Phi công tầu cộng v

(không phải công giáo tức phải là cộng sản) khẽ làm các cha chạy cờ rết quá trời. Thế là, một số lớn đua nhau đẹp bàn thờ Phật, đẹp bàn thờ gia tiên, treo ngay tượng Chúa lên và dùng dây kéo nhau đi rửa tội ! Đì đạo lấy gạo mà ăn !

Rồi tới năm 63, Phật giáo hạ Ngô Triệu, khí thế rầm rầm thế là không biết ở đâu chui ra vô số Phật tử... Đì chơi gái bị bắt cũng xưng là vô tù vì đạo pháp ! Kéo thuốc phiện bị túm cung reo lên là hy sinh cho dân tộc. Chính cái tên « Phật tử giờ thứ 25 » này đã làm khâm phục cho người dân tranh chân chính, làm hại cho đạo pháp và hâm hại các vị tu hành chân chính quá nhiều. Ôi ! cái mái tóc mới hôm qua chải mượt đến ruồi cũng phải té hôm nay đã trở nên nhẵn thín trơ trọi, hai bàn tay chuyên cầm súng, cầm dao nay trở nên tay chuông tay mõ. Những bậc cao tăng lẩn lượt thoát về nơi rừng xanh, nước biếc ! Các vị cư sĩ chân chính lui về đóng cửa tụng kinh.

Bây giờ, mùa hè bình 1970 đã tới. Ngọn gió thanh bình hiu hiu thời nhẹ. Nhưng bông lau bên bờ suối đã khởi sự lắc lư. Chiêu bài chối cộng hết xài. Chiêu bài Đạo pháp khó tiêu. Hiện hạ đưa nhau đi tìm con đường thân cộng giả hiệu đề kiểm ghẽ.

Từ ba hôm nay, khắp các ngõ ngách phường khóm anh em Nhân dân Tự Việt di vã cờ quốc gia lên khắp mọi nhà. Đó là bước đầu của hình thức tranh thủ nhân dân ? Làm như thế để chuồn bị nhớ khi lệnh ngưng chiến ban xuống bắt ngòi thì phe kia có muôn treo cờ cung không kịp nữa !

Nhưng hơi ôi ! khi các địa phương cố gắng tạo ra bộ mặt quốc gia tươi tắn như thế thì tại trung ương, ông Tòng Trưởng Chiêu Hồi lại công khai tuyên bố « Tòng thống Thiệu trước kia là một huyễn ủy cộng sản. » Chẳng lẽ, vua nước ta mà cũng cần tới cái mốc cộng sản sao ? Ô. Tòng Trưởng Chiêu Hồi đã không tự nhận mình là cộng sản hồi chánh thì tại sao lại phải gán cho vua cái tên thân cộng sản ? Vẫn biết, ông có quyền đề cao chính sách chiêu hồi nhưng không cần phải nói rằng bộ máy nhà nước hiện nay do cộng sản hồi chánh nắm giữ. Cho dù, ông Thiệu có làm huyễn ủy 1945—46 thì hồi đó, màu sắc cộng sản của Việt Minh chưa rõ rệt như bây giờ. Nói ông Thiệu có theo kháng chiến thì còn nghe được chứ nói ông Thiệu cộng sản thì nghe nó kỳ kỳ ! Bởi vì, ông Thiệu một khi đã là cộng sản thì Việt Cộng còn đòi lật đỗ làm chi. Biết đâu, sau khi nghe ông Chiêu Hồi nói dại, chính phủ Hồ nỡ lại chẳng tò ch襌 ngay một cuộc mêt tinh với cái khăi hiệp dài 25 thước « Phần tử nằm vùng của ta đã hoàn thành kế hoạch cướp chính quyền miền Nam từ năm 1966 rồi ».

Và, nhờ đó, nước ta hòa bình

VĂN NGHỆ SĨ HÔM NAY

(Tiếp theo trang 23)

- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Câu hỏi tổng quát quá, khó trả lời vấn đáp, chỉ thu hẹp cho văn chương với tôi cũng là một cách hành động.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? Có xe hơi, xe gắn máy hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? — Chẳng đều, nhiều thì khoảng 15.000 đồng, ít khoảng 6.000 đồng. Chẳng có một thứ xe gì, ở nhà ông thân và ở hầm.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Không biết đánh bài, về thuốc có tiền thi hút không thi thôi.
- 16) Những điều cần nói, ngoài các câu hỏi trên : — Phóng vấn một người viết văn mà như thế này thì e chẳng biết gì về hắn hết. (không tin thì xin hỏi ông bạn tôi là Nguyễn Thụy Long và Đỗ quý Toàn ủ ù cho biết, các ông ấy ở báo Đời mà).

HÀ THƯỢNG NHÂN

Đừng hỏi vần vơ

Đề trả lời bài phỏng vấn của bà chủ nhiệm (1)
Đã thi sĩ làm gì có tuổi ?
Dù thời gian cứ đuổi xuân đi.
Ai kia họ mới hiểu kỹ,
Chứ em, em có lợt gì anh đâu ?
Khi trăng già bên lầu bàng bạc,
Khi gió khua xào xác canh trướng,
Lòng anh xao xuyến lạ thường,
Mè say với nỗi chán chường còn đây.
Còn sông núi, cỏ cây, bè bạn,
Nhờ làm gì cái hạn trăm năm ?
Tóc xanh tuy điểm hoa râm,
Nhìn mình, mình vẫn trưởng lâm trẻ thơ.
Tay vẫn trắng như tờ giấy trang,
Chuyện áo cơm cay đắng là thường.
Người ta tranh bá, đỗ vương,
Buông tay; một giặc Hoàng Lương nực cười.
Anh vẫn nghĩ con người lý tưởng :
Của trời chung, ngắt ngưởng riêng ta.
Khi vui một chén trà pha,
Khi buồn sặc sỡ lại là tri âm.
Rượu kia lanh ta hâm còn nóng,
Hỗn lòng này nỗi sóng thường xuyên ?
Bạc vàng nếu đã hão huyền,
Hỏi làm chi nhỉ cái quyền phủ du ?
Đem địa vị bồ tát thân thế,
Đời chỉ là tìm kế mưu sinh ?

Sao mình chẳng hiểu cho mình,
Hơn ai họa chỉ mối tình thiết tha,
Con mồi đưa, chúng ta thừa lãi,
Anh nhìn em nhớ mãi hôm nào,
Áo xanh thấp thoáng bên rào,
Nắng ngày ngọt đỗ, gió thì thào ru,
Hình ảnh ấy ngàn thu chẳng nhạt,
Tâm lòng này rào rạt như xưa,
Mặc cho sớm nắng, chiều mưa,
Với ta, tất cả đều thừa phải không ?
Đừng thắc mắc thành công, thất bại,
Bại hay thành, rút lại : như nhau.
Người xưa chẳng biết người sau,
Mà ta chung một nỗi sầu cõi nhân.

HÀ THƯỢNG NHÂN

(1) bà chủ nhiệm báo Đời
lại là vợ Hà thượng Nhân.

VƯƠNG TÂN

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : LÊ NGUYỄN NGUYỄN VƯƠNG TÂN, HỒ NAM
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : — 1933. Bắc Ninh.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : — Mี vợ ba con, vừa ly dị vợ.
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : — Làm báo, đi lính
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn viết văn làm thơ : — Khởi sự 1950. Viết văn vì giải tỏa nỗi buồn phiền của đời người.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : — Tác phẩm đầu xuất bản 1956, viết về thời do, cùng với PHAN LẠC TUYỀN, MẠC LY CHÂU, KIÈM ĐẠT, năm 1969 xuất bản tập truyện dài « Phiêu lưu trong lửa đạn » và tập « khảo luận CHU TỦ. »
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết : — Tác phẩm ưng ý, nhất là một tập thơ gần ngàn bài chưa xuất bản.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Thói quen ngủ dậy sớm đi lang thang trong thành phố còn ngủ. Tình xấu nhiều đam mê và hay phiêu lưu, không có tính giật cả.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào, v.v... : — Thích đọc những tác giả, nhất là TÙY HỒNG. Mê giọng ca của LỆ THU, SĨ PHÚ, DUY TRÁC.

- 10) Có kỷ niệm nào sâu đậm nhất, vui, buồn ? : — Kỷ niệm đáng nhớ nhất là những ngày làm loạn cùng HỒ HÂN SON, những ngày tin tưởng đến diệu cuồng cách mạng.
- 11) Đã thất tình bao giờ chưa ? : — Có thất tình một lần, chỉ một lần, vì người yêu thường nói về người khác trước mặt mình. Thất tình vì mình không phải con người mơ ước của người yêu.
- 12) Quan niệm yêu đương và hôn nhân : Không có ý kiến.
- 13) Quan niệm nghệ thuật ? : — Phải đọc đáo, đi vào một con đường mà chưa ai đi. Vì vậy viết Buổi Vui Pai Trường, Làng Thành Phố. Nhưng hiện nay, quan niệm nghệ thuật rất bàng bạc, mơ hồ, vì nghệ nghiệp làm bao đời hồi viết về vấn đề thời sự.
- 14) Lợi tức hàng tháng ? có xe hơi, xe gắn máy, hay không có xe gì ? Nhà mua hay ở thuê ? : — Chừng năm chục ngàn đồng. Có xe gắn máy. Nhà đi ở như bố mẹ vợ.
- 15) Có biết đánh bài không ? Bài gì ? Thích thuốc lá không ? Thuốc gì ? : — Không đánh bài. Hút thuốc lá Pall Mall. Thủ thuốc phiện vì nhìn thấy gương các đàn anh.
- 16) Những điều cần nói ngoài các câu hỏi trên : — Ngủ và mơ ước, làm thơ, và lãng quên.

DƯƠNG HÙNG CƯỜNG

- 1) Tên tuổi, bút hiệu : DƯƠNG HÙNG CƯỜNG, 36 tuổi DÊ HÚC CÀN, LÃO DƯƠNG và nhiều bút hiệu rất lem nhem không tiện kê khai.
- 2) Ngày, nơi sinh. Hiện ngụ tại ? : 1-10-1931, Hà Nội — Hiện ngụ tại Saigon.
- 3) Có gia đình chưa. Mấy con, trai gái ? : Có gia đình — Năm con gái (Ngũ long công chúa)
- 4) Ngoài nghề viết văn, còn làm gì khác ? : Nhà binh — Đóng phim — Có triển vọng trở thành một tài tử lớn, hiện nay mới là một « tài tử mầm non ».
- 5) Khởi sự viết văn từ bao giờ ? Lý do chọn nghề viết văn làm thơ : — Khởi sự 1950. Lý do chọn nghề viết : đời. Lương quân công, một thứ lương mà đời nòe, chế độ nào cũng không đủ cung cấp cho 3 bữa cơm, một giấc ngủ.
- 6) Tác phẩm đã xuất bản hoặc đã viết xong ? : Buổi Vui Phi Trường (truyện dài) — Linh Thành Phố (tự truyện) — Cà Kè Dê Ngỗng (thời đam) — Bút ký Nhữ Ng Ngày Đóng Phim (bút ký)
- 7) Ưng ý tác phẩm nào nhất trong số các tác phẩm đã viết : — Linh Thành Phố.
- 8) Có thói quen đặc biệt nào ? Tình xấu đặc biệt nào ? : — Uống rượu. Ua chửi anh em, nhưng sau đó rất hối hận — Yêu vợ, yêu con.
- 9) Có những sở thích gì ? Thích đọc sách gì, mê giọng ca nào v.v... : — Uống rượu — Đọc sách của văn hữu — Mê giọng ca Khánh Ly vì đã đượi, buồn nản.

Khi tờ chức cuộc phỏng vấn, tòa soạn đã báo trước là sẽ viết bài giới thiệu dựa trên những câu trả lời. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với các văn thi sĩ để phỏng vấn, chúng tôi đã nhận được lời yêu cầu của một số đông là nên phô biến nguyên văn bản trả lời. Tôn trọng ý kiến của số đông, chúng tôi đã hành bút bô dự định viết bài giới thiệu từng người. Sự phô biến nguyên văn bản trả lời có thể gây khó khăn cho độc giả khi muốn đạt tới một cái nhìn tổng quát về mỗi văn thi sĩ, nhưng chúng tôi cũng có ưu điểm là cái nhìn của độc giả sẽ không bị chi phối bởi cái nhìn của tòa soạn. Vì theo cách trình bày này, độc giả đã luôn luôn đứng ở thế trực diện đối thoại với các văn thi sĩ để tự tìm hiểu lối. Nhưng chúng tôi cũng được biết rằng một số văn thi sĩ khác vì bị phỏng vấn bất ngờ và quá vội vã, đã hoàn toàn tin là tòa soạn sẽ làm cái việc sắp xếp lại những câu trả lời cho mạch lạc. Với các vị này, chúng tôi xin thành thực nhận lỗi, vì muốn giữ được sự thuận nhất về tính chất của một bài báo.

Ngoài ra vì không thể làm kịp bản kẽm của những hình nhận muộn, nên chúng tôi buộc lòng phải gác lại. Đây là một sơ sót ngoài hẳn ý muốn của tòa soạn. Chúng tôi mong quý vị và bạn đọc sẽ thông cảm và bỏ qua. Về phần kỹ thuật trình bày các bài phỏng vấn cũng có nhiều điểm không phù hợp với mong mỏi của tòa soạn và có thể không làm quý vị và bạn đọc đọc hài lòng. Nhưng chắc quý vị và bạn đọc đã thừa hiểu về điều kiện ẩn loát hiện nay mà lượng thứ cho.

NHÓM PHÓNG VIÊN ĐỜI

«35» TU SĨ LÀM THƠ TÌNH

LÃO TÔN sưu tập



Tu sĩ kiêm thi sĩ văn sĩ thi rất nhiều. Nhưng đi kiêm Tu sĩ, Ni cô, Linh mục làm thơ Trữ Tình kiều «35» thi hoi khó. Lý do các vị ấy dẫu những bài thơ Tình nồng cháy thiêu đốt người yêu như mèo đau cút. Bè chò vào lục cảnh ta sương phủ gió lạnh diu hiu mới mang ra đọc âm độc vịnh đề sương một mình mà thôi.

Thi sĩ Phạm Thiên Thư tục danh Phạm kim Long pháp danh Thích Tuệ Hải. Năm nay được 30 tuổi đời và dám tuối đạo. Là bạn nối khổ với tôi. Vùng vẩy mỗi đứa một phương trời. Sau vài năm xa cách lúc trở về mới biết ông bạn quý của mình nay đã là Sa di Thích Tuệ Hải và vừa được tấn pho g Đại Đức.

Thượng tọa Thích Minh Châu rất tân thán công đức và đã khen rằng : «Thày Tuệ Hải can đảm làm việc phi thường khi cả gan TÌNH HÓA các kinh Kim Cương và Lăng Nghiêm».

Một hôm trời nắng chang chang. Nhứt định Thích Tuệ Hải nắn nịt cho quá giang lên chùa Phù Quang, ở Tân Sơn Nhứt.

Đến nơi, Đại Đức Tuệ Hải leo lên gác chuông, rồi kéo tôi rúc vào bên trong quả chuông ngat muỗi hụt hơi. Tuệ Hải Đại đức hì hục dùng áo cà sa đánh bóng chuông đồng. Dần dần trong quả chuông nồi lò mờ một bài thơ tình lai láng như sau :

« Ngày xưa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọ
Bây giờ anh qua đó.
Còn thấy chữ trong chuông.
Anh khoác áo nâu sòng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
Trong tiếng vong chuông đưa

« Ngày xưa anh hẹn em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân chim
Anh một mình gọi nhỏ
Chim ơi ! giờ đâu tìm.

Rồi, Thiên sứ Tuệ Hải vay tôi 10\$ mua một thê hương, thẫn thờ lè bước chân lẳng tử ra tiếng nõi người yêu. Nghi ngút khói hương trầm Tuệ Hải Thiên sứ ngâm thơ vang cả một góc trời cho người yêu dưới huyệt thẳm nghe.

Thế cho nên Thượng tọa Minh Châu và Trí Quang cung Tuệ Hải và

Mãi đến lúc trời lặn. Giới nghiêm của các yếu điểm quân sự (Nghĩa địa TSN nằm trong vòng đại yêu khu TSN và Tổng tham mưu). Chẳng đặng đứng, tôi đành lay động Thiên Sư bao động rằng :

— Về gấp kẻo bị bắt nhớt vở bót cả lũ bây giờ.

Như lò so, Thiên sứ nhảy lên xe Vespa vút Sài gòn trực chỉ.

Ngồi đằng sau, ôm eo, Thiên sứ làm rầm đọc :

« Em làm trang tôn kính.
Anh làm Thiên sứ buồn.
Dưới trăng ngồi tụng đọc
Lòng gợn nhớ vương vương.

Nói vậy ! Với 30 tuổi đời vài tuổi đạo mà Thích Tuệ Hải đã làm được bốn pho kinh :

— Kinh Hiền : 120.000 câu lục bát (dài gấp 40 lần Truyện Kiều)

— Kinh Thủ : 5000 bài ngũ ngôn

— Kinh Ngọc : 3000 bài ngũ ngôn

— Kinh Tâm : 2000 bài ngũ ngôn

Kinh Hiền, Thủ, Ngọc và Tâm là ý của bốn bộ Kinh cốt túy của Phật Giáo.

cùng và phản rắng bảo trợ anh tống nay mai. Tín nữ nào muốn tròn quả phúc thì đóng góp vô gắp.

Tu sĩ thứ hai làm thơ tình nữa là Đại đức Thích chân Pháp tức dịch giả Nguyễn Hữu Hiệu có bài thơ như sau :

TÙ BIỆT

«Em đâu !

«Em của anh đâu !

«Anh thấy một vực thẳm không

thay thế.

«Khoảng trống trong tâm hồn

em từ bỏ

oo

«Anh biết anh phải đi.

«Đêm tối trong hồn anh chất

chứa.

«Em không thể yêu.

«Người tình ấy với muôn lời

chia cách.

oo

«Trong thẳm sâu

«Con thú kêu gào

«Xé xác anh đòi uống máu

«Nỗi cuồng bạo của lòng.

«Tuyệt vọng thẳm sâu của hồn.

«Không nói hết.

oo

«Em sẽ thấy anh của em mai sau

«Khuôn mặt anh, nước mắt của

em

«Khuôn mặt anh của bóng tối

dày vì của cô đơn cuồng điên

như bão

«Anh nghiến răng bám chặt vào

em

«Mở to mắt nhìn em đi theo

chồng

«Gió bão thổi mù hai con mắt

mọi người

«Em !

«Anh chọn em làm một vị sao lẻ loi, bùng cháy lên rực rỡ và

bàng hoàng trời đến vô cùng.

«Em đâu ! Em của anh đâu !

THÍCH CHÂN PHÁP.

(1963)

(Kỷ niệm đêm xuất gia)

Năm nay, Nguyễn Hữu Hiệu được 26 tuổi đời, 7 tuổi đạo. Năm chàng 19 tuổi Thích chân Pháp có một mối tình nồng độ rất cao. Nhứt định Chân Pháp phải thành công mối tình vĩ đại này.

bộ : «Em về với Chúa và Sexus» của Henry Miller. Sexus tàn nhẫn hơn Sexy trên sân khấu nhiều. Cứ mỗi trang sách là một pha cup lạc và suy tư về cái áy của chị em ta. Với bút pháp của «con người chịu chơi» Nguyễn Hữu Hiệu chắc chắn sẽ thêm phần mè ly hấp dẫn.

Nối tiếp Chân Pháp là Đại đức Thích Nguyên Tánh. Gần đây, dường như do sự quả báo mà cái «Nghịệp» mà Đại đức phải gánh chịu. Nên đã có một phong trào hả suy tín» của Đại đức.

Cũng phải. Có lẽ cái uyên bác của Đại đức Nguyên Tánh mới chỉ bằng một gốc Nikos Kazantzaki mà Đại đức lại không kiếm Alexis Zorba để họa giáo. Con người chịu chơi Nguyễn Hữu Hiệu Zorba VN. ở cạnh đó cần gì phải kiếm đầu xa.

Mùa gặt vườn hoang, không tìm được người tri kỷ nên Nguyên Tánh mới làm một bài thơ Tình ghê gớm như sau :

«Tôi mửa ra máu đen

«Trên mửa đêm Paris.

«Tôi giao cấu mặt trời

«Sinh ra mặt trăng

«Tôi thủ dâm Thượng đế

«Sinh ra loài người

«Cho què hương nầm nhà thương

đèn của tri nhớ.

«Mặt trời có thai

«Mặt trời có thai

Nói thì nói vậy, có sống bên cạnh Đại Đức mới biết đương sự rất đòn hậu dễ thương. Con người phảng phất đầy tình thần Đông phương trong khí huyết bẩm sinh.

Một hôm tình cờ Đại Đức ghé chơi nhà săn bắn ăn thịt chó thịt để dù cả Mayanh em tại tôi kéo ghế mời Đại Đức nhập tiệc. Khoái ! Đại Đức nhập tiệc liền.

Ngoài vào bàn, Đại Đức Nguyễn Tánh phân trần rằng : — «Moi vẫn thường dùng các món này, Moi không chấp nhất gì ca. Nói đến đây Đại Đức cởi phảng áo cà sa ra nhau cho khoé. Như bị Đức Phật hành. Đại Đức ôm bụng ợ liên hồi, tháo sáu biển đổi. Tiếc quá ! tôi bị bệnh bao tử hành. Không ăn thịt được. Khiến chúng tôi mừng hú via. Đành mời Đại Đức dùng cơm lạt vậy. Lắc đầu, Đại Đức trả lời — « Nuốt



Nikos Kazantzaki từng làm tổng trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, Bộ trưởng Xã hội, Giám đốc cơ quan U.N.E.S.C.O. Còn Zorba trái lại chỉ là một công nhân tầm thường, sống rất thực, đam đuối đam mê với những lạc thú mà Thượng đế đã ban cho loài người như ăn, ngủ, đ. và la...

Từng là môn đệ của Bergson, Nietzsche, Đức Phật, Marx; cuối cùng Nikos Kazantzaki đã say tôn Zorba làm sư phụ. Vì Zorba đã dậy Kazantzaki cách sống. Sống thực cách làm tình. Cách yêu một người đàn bà. Cái thú của ngoại tình, của chim gai (khó nhứt chặt tre thứ nhì ve gai) v.v Kazantzaki đã thu nhận cù lần chỉ là mọi sách, chỉ biết sống cho người không biết sống mình nên đã suy tôn Zorba con người chịu chơi làm sư phụ.

Tóm lại Chân Pháp rất thích Zorba, con người chịu chơi làivà.

Hiện nay Chân Pháp làm việc liên miên trên Thiền viện. Tiếp sức là vài hộp lava để hoàn thành hai

không nói, làm ơn cho muối ôt. Tôi
tán 3 trai ôt và một muỗng muối
cúng dường Đại Đức. Cơ muối ôt,
Đại Đức Nguyên Tánh ăn một hơi
bốn chén cơm gạo Mỹ ngon lành.

Tâm tình trong suối bùa ăn,
Chúng tôi mời thầy Phạm Công
Thiện là con người đáng thương và
rất phục thiện. Vì đã thู nhận rằng:
Nếu không may mán tim được Phật
giáo làm nỗi nương tựa tâm hồn,
chắc chắn tôi đã trở thành một
kẻ khốn cùng hoặc một ma đầu, sờ
khanh, quỷ sống. Mà chắc chan nhứt
tôi sẽ trở thành kẻ bất bình thường;
Điển.

Chính nhờ triết lý nhà Phật tôi
một tim được sự an ủi và thoải mái
trong tâm hồn. Nhờ vậy mà có bài
thơ rất đẹp như sau:

« Mười năm quá gió thổi đồi tây,
Tôi long dong theo bóng chim

gầy
« Một sớm em về ru giấc ngủ.
Bóng trời bay trắng cả rừng



« Gió thổi đồi r'ng qua đồi tây
« Mưa hạ ly hương nước ngược

dòng
« Tôi đau trong tiếng gá sô xác
« Một sớm mưa hồng mở cửa

đông.

Để tạm kết, xin kể Đạo Sĩ Bùi
Giáng, Ni cô Trí Hải với giai
thoại « Lôn Tiễn »

Thi sĩ Bùi Giáng vô cùng vĩ đại.
Cả nước ai cũng biết. Thi sĩ về tâ
túc tại Viện Đại học được ba ngày
thì bỏ đi. Viện có ăn chay chân tay
bún rủn không viếtặng. Không
biết ở Vạn Hạnh 8 ngày Đạo sĩ Bùi
Giáng có bơm som gì với Ni cô Trí
Hải không. Nhưng thi sĩ bỏ đi thì
ni cô Trí Hải cũng rời Vạn Hạnh đi
Tu Tiên ở trên núi. Theo Đạo sĩ
Bùi Giáng bút ghi lại thì: « Tại các
vị sư tro g nội xá Đại học Vạn
Hạnh đã che Ni cô Trí Hải để ra
Bùi Giáng già nua. Ni cô bèn lèi rủ
áo ra đi. Sự tình nông nỗi ấy, Taich
minh Châu phải trách nhiệm một
phần lớn ».

Rồi 1 hôm, từ nhà thương điền trở
về. Thấy Bùi Giáng « khốn khổ quá
Phạm thiên Thư mang họ Bùi về
Việt Nam Quốc Tự nghỉ trưa và
châm cứu cho thi sĩ.
Đại cho tinh thần sảng khoái.

chúng tôi mời hỏi: « Ni Cô
Trí Hải mới có 26 tuổi, Bùi Giáng
43, làm sao để ra Bùi Giáng được.
Mà Bùi Giáng để lại thông điệp xác
nhận Ni Cô là mẹ hoài như các bà.

Mẫu thân Phùng Khánh.

Nay mai con chết giữa đường
Mẹ xin kế tục bồi thường cho

Kẽ từ núi cũng là non
Biển là nước mặn dương cồn
sóng xanh

oo
Mẫu thân Phùng Khánh để mình
ra sao

Bỗng dung đao diên chào ly
biệt

Trút quần lèn xú Blao tu tiên
Bố con ở lại tru phiền

Sài Gòn tịch mịch mẹ hiền xa xuôi.

(Tiếp theo DỚI 1856)

Tôi hỏi lại: « Phép tự, sao anh
không tự tử? Anh ta nói: « Tôi
còn ngắn ngai, tôi sợ sự đau đớn
thê xác ». Tôi đã hiểu rằng không
phai vì anh ta có một « vị trí » mà
anh ta đau khổ, cũng không phải
vi anh ta không có một « vị trí ». Cái
khiến cho anh ta đau đớn, đó là sự
phá sản của những xã hội tân tiến
hiện đại. Sự nỗi loạn của anh
ta không có tính cách ý thức hệ
hoặc tính cách chính trị, đó là một
cuộc nỗi loạn có tính cách siêu hình.
Anh ta đau khổ vì một nỗi vô vọng
siêu hình, có thể hoặc chắc chắn là
qua trung gian xã hội, qua trung
gian vẫn đề xã hội, những nỗi vô
 vọng đó không phát xuất từ một sự
phân tích phê bình có tính cách ý
thức hệ, nó vượt quá trình độ ý
thức hệ.

L'EXPRESS: Ông vừa nói tới sự
phá sản của những xã hội tân tiến.
Những xã hội này bị phá sản vì
chúng tân tiến hay là, theo ông, mọi
xã hội đều phải bị phá sản?

JONESCO: K hông có xã hội nào
tốt cả. Tất cả mọi xã hội dù có
tính chất cách mạng, hay không,
đều hỏng cả. Người ta có thể nói là
lịch sử đã chơi sô loài người. Lịch
sử đã làm những điều trái nguy
hỗn những gì mà con người muốn
làm hoặc tự nhận là muốn làm.

Hoặc có thể là vì Lịch sử, những ý
đòi bí mật, những kẻ sáng lập các xã
hội đã bầy lỗ những ý đồ thâm sâu,
vô thức nhưng có thực như vậy.
Đằng sau những lý tưởng cao quý
nhất và những ý đồ quảng đại nhất,
lại có một ý chí cường lực, một ác ý
hay một sự thù ghét hủy diệt.

Chính điều này giải thích tại sao
mọi xã hội đều hỏng.

Trong thực tế, các xã hội đều là
sự thực hiện những ác ý. Chính cái
bản năng tìm sự thống khoái trong
sự nguy hiểm (libido dominandi) đã
làm hỏng tất cả. Sau mỗi cuộc Cách
Mạng, một xã hội tàn bạo chuyên
chế lại được tái lập, tệ hại hơn
xã hội trước: Chúng ta phải

gạt bỏ huyền thoại Cách mạng đó.
Ta phải tự hỏi là mọi hành động,
mọi « chính trị » có đều độc hại hay
không, hình như hành động, hay
chính trị, chỉ có thể dùng để duy
trì mãi mãi tội ác, để đem lại một
sức lực mới, một hình thức mới



NHỮNG CON TÊ GIÁC PHE TẨ, PHE HỮU

LS: Nhà văn quốc tế Eugène Ionesco nổi tiếng về những kịch phẩm
mà cả một chân trời mới cho nghệ thuật kịch trường đương kim,
(những kịch phẩm của ông được diễn trên hơn 40 quốc gia tiên tiến)
đã trả lời một cuộc phỏng vấn của tuần báo L'Express trong số xuất
ban tháng 10-70. Sở dĩ Đời dịch đăng bài phỏng vấn này vì những
nhận định thâm thúy đặc đáo của ông về mọi vấn đề đang làm bấn
hoen nhân loại nhất là về những con tê giác cực tẩy, cực hữu, rất hợp
với trạng huống đất nước chúng ta, nhưng nhúc nhích con tê giác.

cho sự chuyên chế, để tái cấu tạo
nhà nước.

L'EXPRESS: Theo ông thì ngày
nay sự chuyên chế đang được thực
hành tại đâu?

JONESCO: Tôi đã nói rồi: tôi
rất yêu thích những người trẻ của
các nước Đông Âu vì họ đã giải trừ
được những ảo tưởng, những huyền
thoại của cả 2 phe. Còn tại đây
những kẻ khủng bố cho phép bạn
mắng chửi đánh Ky Tô, mắng chửi
các Giáo hoàng; họ cho phép bạn
làm những trò đơ bẩn trong giáo
dưỡng, như tại Anh quốc chẳng
bạn; bạn cũng có thể lèn tiếng
độ nhiều. Những thời kỳ có được
đã phả những vị Quốc trưởng đã
chống lại Đức quốc xã. Nhưng, ở
đây, các bạn có thể viết trong sách
một cách dễ dàng, không ngại ngần
là Lénine là một ác quỷ vô liêm sỉ
không?

Vậy mà đó là điều mà nhiều
người trẻ tại Nga và Ba Lan thường
nói với nhau. Từ lâu rồi họ đã
giải trừ những huyền thoại về các
ông râu ria này, các nhà độc tài
chuyên chế này. Ở đây kia, các

nha trí thức đều đồng ý với nhau.
Họ có tư tưởng tự do, họ cấp tiến,

chỉ có một sự chuyên chế, đó là sự
chuyên chế của nhà nước. Trong
khi đó thì phe đối lập lại thống
nhất. Còn ở đây, tôi đang chống
lại phe đối lập vì thực ra phe đối
lập đang nắm quyền trên bình
diện trí thức. Với những sai lầm vĩ
đại và một vài đặc tính tốt, nhà
nước ở đây lại tự do, trong khi
đó thì phe đối lập trì thíc lại chủ
trương, khủng bố. Hiện đang có
một thử thách rất nguy hiểm đối
với nền tự do, nguy hiểm hơn chế
độ nhiều. Những thời kỳ có được
đã phả những vị Quốc trưởng đã
chống lại Đức quốc xã. Nhưng, ở
đây, các bạn có thể viết trong sách
một cách dễ dàng, không ngại ngần
là Lénine là một ác quỷ vô liêm sỉ
không?

Cách mạng đã trở thành một
ám ảnh và có kai nô làm chúng

nghi ngại khuynh hướng cách mạng
của giới trẻ?

JONESCO: Giới trẻ, đó là những
chữ không có ý nghĩa gì cả. Không
phải cuộc nỗi loạn nào của giới
trẻ cũng đều chính đáng hết.
Những người trẻ không phải là
một giống người riêng biệt. Điều cần
không phải là trẻ, nhưng là phải
thông minh, có văn hóa. Hồi tôi còn
là sinh viên tôi chỉ thấy ở nơi các
sinh viên khác một bộ óc quá khích
và một tư tưởng đơn giản. Bây giờ
thì sinh viên chống lại các ông bố,
ông cha, nhưng lại chạy theo những
ông nội, ông ngoại: Mao đã hơn
80 tuổi, và cả è kíp của ông ta cũng
đều già khốn kém. Marx, với chòm
râu bạc trang, đúng là một ông nội.
Người ta có cảm tưởng là cuộc nỗi
dậy của giới trẻ hiện nay chính là
cuộc nỗi dậy của thế hệ ông chồng
lại thế hệ cha chú. Tất cả đều là
những ý thức hệ cũ rích. Trong cuộc
nỗi dậy chống đối tại Sorbonne, có
một cụ già nhỏ người, rất nhỏ
người, đã đi tời và nhỏ nhẹ nói:
« Các con, hãy xuống đường đi. »
Đó là một ông nội già, anh chàng
phiến loạn già lão của năm 1890,
nay ông ta lại trở về đây.

L'EXPRESS: Thế còn trường
hợp của ông, một tác giả « tiền
phong » ngồi tại Hà Lan Viện
Pháp

L'EXPRESS: Tóm lại thì ông

IONESCO : Chính tôi chứ không phải những nhân vật của tôi đang ngồi tại Hàn Lâm Viện Pháp. Ít nhất thì cũng phải đợi xem rồi đây tôi có viết những tác phẩm có tính chất Hàn Lâm hay không. Tại Pháp, người ta luôn luôn sợ những định chế. Hàn Lâm Viện đâu phải là một ác thần Moloch. Viện này cũng đều có làm cho người không cưng ra đầu. Hàn Lâm Viện bao gồm những người sống. Hàn Lâm Viện có đặc tính như thế nào là tùy thuộc ý đồ của những người hợp thành nó.

Trong những nước mà người ta gọi là cách mạng có đầy dẫy những viện Hàn lâm, mà thường huy chương ban thưởng cho các nghệ sĩ xứng đáng của nhân dân » cung chẳng thiếu. Chính trong những nước này các viện Hàn lâm mới báo thù, tại đó những ông Hàn

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giọng họ Nguyễn Quang già truyền ở Bắc Việt)

Có bốn nhiều nơi tại Hải Ngoại. Của người giọng họ. Cũng được kế nghiệp phát triển tại các quốc gia cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xứ (VN). Dồi dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ trụ», khí thiêng Sông Núi (VN). Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc. Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» già truyền đặc biệt của giọng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM DƯƠNG LÝ, đồng phương linh động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh (của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh) (Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Định, Tô Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965 (KS 1.387)

Tiêu trù tận gốc mọi căn bệnh đau răng. Bồ sinh lục răng. Già chưa rụng răng. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự Quê Hương (VN), Phục hưng kinh tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC : NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rạch Cát, Quận (cua) Hậu Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mới Tàu Phố Lam Cholon. Thuốc Cao 50g. Nước 35g sấp lên...

không được bêu lên mà lại được bổ nhiệm bởi những người bảo thủ, những người không chấp nhận tự do của tâm trí và tự do của văn hóa.

Tại Pháp, hội viên Viện Hàn Lâm không bị buộc phải qui phục 1 uy quyền nào ; một hội viên Han Lam Viện vẫn có thể chỉ trích xã hội của nước mình. Các hội viên Han Lam Viện Pháp vẫn có thể ngưỡng mộ những Pasternak, những Soljanskyne, những Siniavski, những Daniel. Không một viên chức nào của chính phủ, không một vị đồng viên nào có thể buộc tôi phải làm bất cứ điều gì, kể cả việc mặc «bộ áo lục» cung như việc để thêm câu «thuộc Viện Hàn Lam Pháp» dưới tên mình. Tôi chỉ phải đọc 1 bài diễn văn để cập tới vị tiền nhiệm của tôi là Jean Paulhan, một người có tư tưởng vo chanh phủ và pien loạn. Nhưng cũng có những hội viên không bao giờ đọc diễn văn cao. Có những ông Hàn phe tả, những ông Hàn phe hữu, những ông Hàn dung giữa, hoặc chẳng ta, chẳng hữu cung chẳng ở giữa. Ma tại sao tôi lại vào Han lâm Viện ? Chỉ vì tôi có ý định để dưới chữ ký của «thuộc Han Lam Viện» mỗi khi cần kỵ vào những tuyên ngôn. Như vậy có vẻ nặng kỵ hơn để bảo vệ những gì tốt, đúng.

L'EXPRESS : Cách đây hai năm, người ta đã trách cứ ông nhiều vì đã so sánh Che Guevara với một tên giết người.

IONESCO : Đúng vậy, nhưng tôi đã nói điều này với một ý đặc biệt. Tôi đã thấy có sự giống nhau giữa Che và Codreanu, lanh tú Vệ Binh Sat. Codreanu trẻ và đẹp. Trong những năm 1930 — 1935, dưới một con ngựa trắng, hanh kh p nai, trong vùng đồng quê Lă, cung như tại các thành phố : để thúc đẩy mọi người giết người, và chính ban cùng giết người. Sau đó thì hanh lại bị binh sĩ của vua Caron giết chết. Tôi đã được thấy một tấm hình của Che Guevara, đang cầm súng trong tay, và tôi đã hiểu là trước tiên, người ta yêu Che Guevara vì hắn là hình ảnh một người cầm súng và Che đã được yêu mến phần lớn là vì hình ảnh này. Và tôi nghĩ là cuối cùng thì Che Guevara, cũng như Codreanu, đã tóm tắt, biểu trưng cho hai

khuynh hướng bạo lực và khuynh hướng khố duc (sadisme và masochisme). Còn gì may mắn hơn khi ta qui tụ được trong một người cả Kẻ-giết, thiên thần Diệt hoại, Kẻ-bị-giết... Mọi khuynh hướng thâm mật nhất của chúng ta như vậy đều được thỏa mãn. Quả đât hình ảnh của một anh hùng hoàn hảo.

L'EXPRESS : Orson Welles, một người ngưỡng mộ kịch nghệ của ông đã có vẻ lo ngại là một ngày kia thái độ từ khước cam kết nhập cuộc của ông sẽ khiến cho ông bỏ rơi «con tàu đang đắm»...

IONESCO : Con tàu nào ? Con tàu đã đắm đâu. Chỗ là nó sẽ không đắm. Tôi không tin ở Cách Mạng. Nhưng cuộc cách mạng xảy ra chỉ để tái lập sự đàn áp. Hay nhìn quanh qui vị xem các cuộc cách mạng đã trở thành cái gì. Trong vòng mười năm nữa, nếu mọi sự không được sắp xếp thì chúng ta có thể phải chịu đựng những chế độ độc đoán, đang như sự doan của Orwell. Cái có thể cứu vớt chúng ta là cao nhất chủ nghĩa, tôi muốn nói là điều quan trọng nhất là phải thấy những khác biệt giữa mọi người chứ không phải những cái giống nhau giữa họ. Sự nhận thức cái tôi phải đi qua sự nhận nhận sự hiện hữu của kẻ khác như một nhân vị, như lời của Mounier. Nếu vậy thì người ta có thể kháng cự lại sự lây truyền, kháng cự lại bệnh tật giác. Nhưng người ta cũng có thể già nhập mọi chủ trương nào đó. Cái già nhập chủ không nhập cuộc có cam kết. Giờ đây con người không cần phải ký những khe ướt mản kiếp nữa và họ có thể tự do thay đổi quan điểm.

L'EXPRESS : Ông có nghĩ là ông đã đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình của nền kịch nghệ mới không ?

IONESCO : Để làm lay chuyển nền kịch nghệ trong khoảng từ 1950, tới 1960, chúng tôi chỉ có được vài người. Chúng tôi không hề phá hủy nền kịch nghệ «Đại Lộ».

Hơn nữa, chúng tôi không muốn làm việc đó. Chúng tôi tin ở sự sống chung giữa nhiều hình thức. Đối với tôi Cách Mạng nằm trong lãnh vực ngôn ngữ. Nhưng chúng tôi đã khởi xướng một nền kịch nghệ mới, và nền kịch nghệ này, từ tháng năm 1960,

đã đi theo hướng của chúng tôi. Thời kỳ học theo Brecht không còn nữa. Hiện giờ nên kịch nghệ Pháp bắt đầu cựa quậy trở lại.

Kịch nghệ nói cũng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới nhưng những phong trào này con hồn dộn, mu mờ lắm.

Như tôi vừa có nói, trước kia thì những biến thức nghệ thuật khác đã kéo kịch nghệ đi theo nó. Nhưng bây giờ, tôi có cảm tưởng là một sự rất phi thường đang xảy ra trong kịch nghệ, và rồi chính kịch nghệ tiến về sẽ kéo những hình thức diễn đạt khác đi theo sau. Tôi tin là người ta đang chuyển hướng về phía I nền kịch nghệ huyền ảo, một nền kịch nghệ nhằm đậm mạnh vào khan giả. Và trong vài năm nữa, người ta sẽ chỉ còn trình diễn loại kịch này. Đây là một khuynh hướng lý thú nhưng khá nguy hiểm. Lý thú ở chỗ nền kịch nghệ đã không có tính cách bắt buộc độc đoán. Riêng tôi, thì tôi cảm thấy không hợp với trào lưu này lắm. Tôi đi xem kịch... không phải để bị đậm mạnh vào giác quan và tâm trí một cách tàn bạo ; trước hết tôi đi xem kịch để được thấy những gì đang xảy ra và để cho trí óc được suy xét hoàn toàn tự do.

L'EXPRESS : Trong vở kịch sắp viết, ông sẽ chọn chủ đề nào ?

IONESCO : Tôi lấy lại chủ đề của vở Macbeth, dựa theo lời diễn đạt kiểu Shakespeare của Jean Kott. Chính cái ý chí cường lực của Macbeth, cái libido domandi, cái tham vọng của nhân vật đã khiến cho một người linh trung thành và đạo đức trở thành một ác quỷ. Đó là chủ đề về cái ác và quyền uy.

Người ta chỉ có thể chịu đựng được xã hội nay khi nào những đau mè có tính chất chính trị bị hủy diệt. Xã hội nếu không được tối thi cùng được trung hòa, không xấu, khi nào chúng ta được cai trị bởi các máy điện tử, những máy điện tử phản phát của cái. Vì là, nói cho cùng, tất cả những nhà lãnh đạo, những kẻ muốn có và có được uy quyền đều bị bệnh tâm trí bất thường do ảnh hưởng của lòng kiêu ngạo, tình ích kỷ, sự ngòi vực. Còn máy móc tài trung lập, trung hòa, cho nên ta phải gìn giữ việc cai quản loài người cho máy móc.

HẾT

dấu tranh cho đổi

Một vai trò mới cho văn nghệ sĩ Miền Nam ?

(TIẾP THEO TRANG 4)

Trong sinh hoạt báo chí miền Nam hiện nay, chúng ta thấy rõ những nhật báo, tạp chí do các nhóm văn nghệ sĩ chủ trương được trọng nề hơn những nhật báo hoặc tạp chí được điều khiển bởi những con buôn chửi nghĩa. Chính những người làm báo chí với mục đích thương mại, hay chính trị thuần túy cũng phải chấp nhận vai trò của văn nghệ và văn nghệ sĩ, để cài ý thức văn nghệ chín chắn vào những mục tham luận, biên khảo, châm biếm, phiếm luận.

rằng hiện nay văn nghệ Miền Nam đã bắt đầu làm việc đó. Tuy nhiên, muốn cho văn nghệ Miền Nam kịp thời đảm nhiệm vai trò mới nhiều khó khăn này, những người làm văn nghệ, cũng như kẻ lãnh áo chính trị và xã hội phải nỗ lực tạo những điều kiện sinh hoạt mới thích hợp hơn cho văn nghệ Miền Nam.

Một qui chế cho sinh hoạt văn nghệ

Dù có nhiều khuyết điểm, qui chế báo chí Miền Nam cũng đã đem lại cho sinh hoạt báo chí và văn nghệ một vai trò mới. Khuyết điểm lớn nhất của qui chế báo chí, là nó không đi đôi với một qui chế sinh hoạt văn nghệ qui định rõ ràng và dung đắn những điều kiện làm việc và sinh hoạt của văn học nghệ thuật và người làm văn học nghệ thuật. Hai vấn đề quan trọng đối với văn nghệ cũng như báo chí, chưa hề được nêu lên : tac quyền và phổ biến tác phẩm. Khó khăn lớn nhất hiện nay của báo chí cũng như của văn nghệ là vấn đề phát hành tức là sự phổ biến rộng rãi, đầy đủ, mau chóng và ít tốn kém các tác phẩm văn nghệ báo chí.

Chúng ta hãy tạm chấp nhận qui chế báo chí, với tất cả những khuyết điểm của nó làm một chàng khởi hành cho sinh hoạt báo chí. Nhưng để bồi khuyết đồng thời tạo điều kiện cho sinh hoạt văn nghệ, những người làm báo chí và văn

nghệ, cần phải đòi hỏi một qui chế cho sinh hoạt văn nghệ, trong đó qui định rõ ràng dung dân, hợp lý các chi tiết cần thiết của tác quyền và sự phổ biến, phát hành tác phẩm văn nghệ báo chí.

Tình trạng phát hành sách báo hiện nay nằm trong sự thao túng của một bọn con buôn vừa ích kỷ, hẹp hòi, vừa ngu xuẩn và tàn ác. Họ chỉ tình chuỵên làn huê hồng thật nhè trên một tác phẩm văn nghệ báo chí, mà không có một chút cố gắng nào để phổ biến rộng rãi tác phẩm đó. Sự cạnh tranh giữa những người làm báo chí, văn nghệ với nhau đưa đến một tệ trạng là thi đua tàng mire huê hồng cho các tờ chức phát hành, để được ưu đãi hơn các đồng nghiệp của mình. Thật ra chỉ những tay tờ phát hành là thụ hưởng nhiều nhất, còn các đại lý, các sập sách báo, các nhà bán lẻ thì cũng chỉ được dành một mire huê hồng rất nhỏ, trong lúc cảnh những kẻ này, những nơi này mới thực có công khó nhọc phổ biến tác phẩm văn nghệ, báo chí đến dân chúng.

Khó khăn thứ hai đi kèm với tình trạng phát hành này, là nạn thuê mướn sách báo, và thủ phạm chính không ai khác hơn là các nhà lô khích phát hành lớn nhỏ, còn tông pham chính là giới tiêu thụ các sản phẩm văn nghệ báo chí, tức là dân chúng. Có thể nói trên khắp thế giới, chỉ có miền Nam là có cái tệ trạng thuê mướn sách nặng nề nhất. Tại Sài-gòn đã có hàng trăm tiệm cho thuê mướn sách công khai. Một nhà xuất bản nhỏ đã kiêm kẽ được gần năm trăm tiệm cho thuê mướn sách. Mỗi tác phẩm, nhất là loại kiếm hiệp và tiểu thuyết có thể bán cho các tiệm cho thuê mướn sách từ 1 đến vài bộ, và nếu tính mỗi cuốn được 20 độc giả thuê đọc thì đã có gần 10.000 độc giả tại Saigon. Nếu chỉ by vọng trong số 10.000 độc giả thuê mướn sách để đọc đọc, 1/5 có thể mua nếu không có chỗ thuê mướn, thì một tác phẩm có thể bán được ở Saigon vài ngàn cuốn, trong lúc vì nạn thuê mướn, chỉ có thể bán vài trăm. Báo chí cũng không thoát nạn thuê mướn, và điều này tất cả những người làm báo đều biết và than van nhưng chẳng có cách gì ngăn chặn.

Chính quyền có trách nhiệm ngăn chặn nạn thuế mướn các tác phẩm văn nghệ báo chí, bằng những biện pháp hành chánh và pháp luật. Những cái việc làm mà chính quyền có thể làm được, và có trách nhiệm làm để tạo những điều kiện thuận tiện cho sự phát triển sinh hoạt văn nghệ báo chí, là giáo dục dân chúng biết tự trọng, coi việc thuê nướn sách báo như một hành động tội tệ, nhục nhã, xấu xa. Một việc làm khác mà chính quyền có khả năng và trách nhiệm, là hạ giá, hay ít ra giữ vững giá các loại nguyên liệu và phương tiện ăn loát xuất bản, để hạ giá và giữ vững giá các sản phẩm văn nghệ báo chí.

Chính quyền chẳng những không hề cố gắng giúp đỡ cho sinh hoạt văn nghệ báo chí phát triển, mà còn gây thêm nhiều khó khăn lớn lao, vắng chế độ kiểm duyệt, tịch thu, đ ng cửa, áp lực, tăng giá các nguyên liệu và phương tiện ấn loát, xuất bản. Việc tăng giá giấy in báo là một hành động diều hinh của chính quyền, trong hàng loạt những hành động nhằm gây khó khăn cho văn nghệ báo chí



Nguyên nhân của sự bắc đài, thờ ơ, coi khinh của chính quyền đối với văn nghệ báo chí, là sự nghi kỵ và mặc cảm của những người lãnh đạo chính quyền đối với văn nghệ báo chí. Sự nghi kỵ và mặc cảm này đòi lúc còn hiện rõ hơn trong việc bắt những người làm văn nghệ báo chí đi lính, và sử dụng họ ở những cơ quan hàng không.

không đúng khả năng chuyên môn. Rất may, tuy chính quyền và quân đội không có một chính sách hợp lý và rõ rệt nào để dãi ngộ và xử dụng người làm văn nghệ báo chí, hưng một số nhân vật chính uyên và quân đội ý thức được tầm quan trọng của văn nghệ báo chí, đã biết dãi ngộ và sử dụng người m Văn nghệ báo chí trong đối ứng chở. Nhờ đó, một phần quan

trọng những người làm văn
báo chí trong quân đội có tài
tục công việc chuyên môn và
trường của họ.

Vậy trong qui chế cho sinh viên nghệ, thiết tưởng cần phải định thêm việc dãi ngô và dụng người làm văn nghệ trong quân đội, ở trường hợp những người đó được gọi về lính.

Vai trò mới của văn nghệ: nêu bật vai trò của văn nghệ

Mặc dù sinh hoạt văn nghệ bao chí Miền Nam chưa có những điều kiện thuận tiện đầy đủ để phát triển người làm văn nghệ Miền Nam đã cố gắng để giữ một vai trò đúng đắn và hữu ích. Dù người ta muôn phê phán văn nghệ báo chí và người làm văn nghệ báo chí như thế nào, họ cũng không ai có thể gán cho văn nghệ báo chí và người làm văn nghệ báo chí những tội lỗi quá lớn lao, xấu xa. Văn nghệ báo chí và người làm văn nghệ báo chí không có trách nhiệm gì trong việc gây chiến tranh, cũng không khả năng làm dân chúng đảo lộn, loạn lạc, châm tiếm.

Trái lại, phần lớn người làm văn
báo chí đã cố gắng phản ánh
trạng xã hội, phê bình chỉ
ch những lề doanh số.

danh từ, khẩu hiệu mà các chế độ
chính trị sử dụng để đặt tên cho
các hành động cải cách của chúng
cũng đã được chính người là
văn nghệ báo chí nêu lên trước
kết luận.

Năm 1967, báo Sống đã đặt vấn đề cách mạng xã hội, chia ruộng cho nông dân, chia nhà cho thị dân, dãi ngõ quân công, thương phu binh xứng đáng. Người Cày Cát Ruộng, Luật Thương Phế Bin chỉ mới được ban hành năm 1970, và dự luật cấp nhà cho thị dân gọi là dự luật thồ cur, thì chỉ mới được thi nghén tại quốc hội.

chuyển hướng các hoạt động để tiếp nhận hòa bình, và nếu sau này hòa bình được ban bố với những điều kiện thiệt thòi cho miền Nam thì kẻ đặc tội chỉ có thể là những người lãnh đạo đã không biết chuẩn bị khi được báo động.

chẳng thu được lợi lộc gì cả. Những điều được nói ra, viết ra từ vạn nghệ báo chí, thuộc mọi người, và kia biến thành hành động thì người hành động khởi chiu cái mặc cảm theo đuổi, và có thể hãnh diện coi đó như súng kiến riêng của họ.

Như thế, vai trò của văn nghệ bao chí lại càng hữu ích, cần thiết và quan trọng hơn : vai trò gieo vãi những hạt giống tư tưởng, vai trò giáo dục những người hành động, vai trò chuẩn bị không khí cho những đổi mới.

Người làm văn nghệ miền Nam con được thông thả chính là nhờ những người lãnh đạo chính trị miền Nam chưa mĩm lúc đủ thông minh để hiểu rằn, rằng việc làm của họ đã được trù liệu, tiên đoán và hướng dẫn từ trước, do đó họ không quá cay cú và thù ghét văn nghệ. Nếu người làm chính trị mà đủ thông minh, thì tất cả văn nghệ sĩ không thoát khỏi số kiếp đâm học trò đời Tần thủy Hoàng. Cho nên người làm văn nghệ miền Nam chẳng nên cầu mong được trọng dụng, mà chỉ mong được sống và sống thông thả như thế này để tiếp tục những công việc bạc bẽo của chúng ta.

Dĩ nhiên văn nghệ báo chí
người làm văn nghệ báo chí

ĐÃ CÓ BÁN VÀ BẠN NÊN MUA NGAY

Yêu nhau bằng mồm

Tiêu thuyết tình nhất của

Hoàng Hải Thùy

Cuốn tiểu thuyết thứ nhất được tặng riêng
một nữ ca sĩ.

Nữ danh ca VN nào được vinh hạnh tặng
tiêu thuyết ?? Ban hãy tìm đọc :

Đường mây

Tập truyện của năm tác giả

- ĐÀO VŨ ANH HÙNG
 - KIỀM THÊM
 - TRẦN VIỄN PHƯƠNG
 - PHẠM HỒ
 - LÊ VĂN TRƯỚC

KHÔNG GIAN xuất bản
phát hành trên toàn quốc

Khó qua

Có lẽ tôi không bao giờ nuôi mộng trở thành một nhà văn dù hiện nay tôi đang ôm mộng trở thành một nhà bao chuyên nghiệp. Tại sao ? Vì tôi sợ các ông, các bà văn sĩ ở VN lâm. Cảm tưởng này đã bắt chợt hiện lên khi tôi — lần đầu tiên — hăm hở tìm đến các nhà văn để đi một đường phỏng vấn theo lệnh của tòa báo. Ông Mai Thảo, người mà tôi hỏi nhỏ rã kinh phục đã làm tôi thất vọng. Ông khó quá ! Ông hẹn tôi tới ba lần. Cả ba lần tôi đều đúng hẹn. Nhưng rồi lần cuối cùng ông thản nhiên trả lời tôi bằng một câu rất dài bối : thời anh cứ về đi, để tôi trả lời sau rồi cho người mang tờ tòa báo Đời cung được. Dĩ nhiên ngay lúc đó tôi hiểu liền đây chỉ là một từ chối khéo. Tôi đứng thở mặt tự hỏi : tại sao mình đã cất công tới ba lần như vậy mà ông Mai Thảo, nhà văn có những tác phẩm chưa đầy những lời lẽ ông ả và chau truột nhất VN lại nói... khó khăn, với tôi như vậy. Tôi còn nhớ rằng khi gặp ông lần đầu, tôi đã giữ rất đúng lề kè hậu sinh khi phải xin yết kiến các bậc tiền bối. Ngày giờ ông đã không thèm đóng vai bậc tiền bối, bởi thế tôi đành ra về, hơi ân hận vì đã thiếu mất tài liệu về một nhà văn hồi xưa đã làm tôi rất khó chịu.

Lúc chào ông ra về, tự dung tôi bực tức khóc thường khi nghe ông thôi một câu an ủi : Thời để tôi gọi điện thoại cho ông Chu Tử hay ông Uyên Thảo nói rằng anh đã tới đây nhưng vì tôi không thích được phỏng vấn dùm cho anh nhé.

Hơi bớt nản

Sự thất bại lần đầu tiên này làm cho tôi chùng chán và bắt buộc phải suy nghĩ. Tôi nhớ tới những lời chê của Mai Thảo khi ông bóc lá thư mà tòa báo Đời gửi tới phỏng vấn : « Ai soạn mấy câu hỏi gì mà kỳ quái ». Tôi đọc kỹ lại những câu hỏi mà tòa soạn đưa kèm có gì gây khó chịu không ? Nhưng không thấy khó chịu gì cả trừ một vài chi tiết hỏi hơi có vẻ đời tư một tí. Như câu : Lợi tức hàng tháng bao nhiêu ? (các nhà văn thường sợ trả lời câu này). Thích đánh bạc không ? Đã thất tình lần



Tôi đi phỏng vấn các nhà văn

Tập ghi của
HÀ TÚC ĐẠO

nào chưa. Tôi thấy những câu hỏi này đối với những ông bà văn sĩ nào có chút máu téu trong người chắc sẽ nảy ra nhiều câu trả lời rất hay. Nhưng có đối với những ông khó tính như Mai Thảo chắc là sẽ rất khó chịu.

Rút kinh nghiệm lần đầu tiên những lần sau tôi đã đổi chiến thuật phỏng vấn : đổi với những nhà văn để tính và có óc khôn hài hài đưa luôn giấy ghi câu hỏi sẵn. Ai mà tôi đã nghe phỏng phanh hoặc biết chắc là khó tính, tôi sẽ tự đặt câu hỏi rồi từ từ lải đường sự vào nội dung tòa báo muốn hỏi.

Nhà văn Bình Nguyên Lộc là người đầu tiên được tôi phỏng vấn bằng miệng và có kết quả... khá toàn. Sốt 15 phút gặp tại nhà riêng, một căn nhà cổ như con người của tác giả, tôi đã được ông Bình Nguyên Lộc vui vẻ cho biết hết mọi chi tiết mà tòa soạn cần. Dĩ nhiên đã có một câu tôi không dám mạnh miệng hỏi ông như câu : « đã thất tình lần nào chưa »

Lạc vào bát trận đờ

Ái lại hỏi một nhà văn gần 60 tuổi câu đó bao giờ. Nhờ ông lại tưởng mình học què ông thì mệt

của chí Túy Hồng đưa tôi loay hay giữa lòng một ngõ hẻm ở đường Lê Văn Duyệt tới gần 10 phút mới tìm ra ; sau khi đã hỏi loanh quanh với ít nhất là 3 người trong hẻm. Đây đúng là một xóm nhỏ là như chí Thụy Vũ sau đó đã nói đùa với tôi như vậy. Nhà chí Thụy Vũ mỗi bể chứa đầy bồn thườn kê cả nhà bếp. Chỗ chí viết văn ở trên gác, tôi chưa trông thấy nhưng chắc là bể bồn lầm vì chí xuống thang tôi thấy chí có vẻ hơi mệt nhọc vì sắp sửa sanh cháu đầu lòng. Sau 15 phút phỏng vấn tôi thấy tác giả « Lão Vào Lửa » từ ngôn ngữ cử chỉ đều có vẻ phảng phất giong một vài nhân vật nữ trong các tác phẩm của chí : Phóng túng và hơi có vẻ ngô ngáo. Nhưng hình như tôi đã mến cái vẻ ngô ngáo đó. Chí Thụy Vũ gốc người miền Nam, có lẽ điều này làm cho chí không có cái thẩm trầm sâu sắc như chí Túy Hồng người Huế, hoặc chí Trung Dương người Bắc. Nhưng bù lại văn chí chưa đựng cả một sức sống, một lối bốc hừng hực làm người đọc cảm thấy nóng mắt và gần gũi với các nhân vật của chí. Thụy Vũ hơn là mấy tác giả kia. Dĩ nhiên, chí Thụy Vũ cũng giống các nhà văn khác ở tính hơi kiêu. Nhà văn có quyền kiêu nếu có tác phẩm được người ta mến chuộng. Tôi nghĩ thế và chào tác giả của những MÈO ĐÈM, LAO VÀO LỬA để ra về sau khi không quên ôm theo món quà tinh thần đầu tiên khi đi phỏng vấn : cuốn KHUNG RÈU, cuốn truyện mới nhất và duy nhất còn sót lại trong phòng của chí Thụy Vũ với chữ ký của tác giả.

Trung Dương hút cần sa

Có lẽ thuận buồm xuôi gió, nên những lần phỏng vấn sau của tôi đều trôi chảy, không ai nỡ từ chối mặc dù người nào cũng bắt chờ hơi lâu hoặc tôi phải lui tới hai, ba lượt. Sơn Nam, Dương Hùng Cường, Ngọc Linh, Trung Dương, đều đã vui vẻ trả lời thẳng trên giấy ghi sẵn câu hỏi.

Không người nào trong các tác giả kể trên tỏ ra khó chịu vì câu hỏi của báo Đời nêu ra. Đặc biệt nhất là Trung Dương đã trả lời một câu hỏi mà tôi cho là vô cùng can đảm. Tác giả « Mèo không trời đất » đã cho độc giả Đời hay có đã từng hút cần sa. Khi đọc thấy câu trả lời này, tôi nhớ ông Tú Kếu ở tòa soạn đã kêu sùi lèo với Uyên Thảo : Vậy mua phải ghi lại là mua đã hút thuốc phiện mới được. Uyên Thảo trả lời : thi tui ghi ngay đi chứ còn chần chờ gì nữa.

Trong ba nhà văn nữ tôi đã phỏng vấn, hình như mỗi người đều là một thái cực. Chí Túy Hồng như hấy con phảng phất những nét duyên, khép nép của người đàn bà Huế mặc dù vẫn chí viết mạnh như và bão. Chí Thụy Vũ thì « văn túc là người nghĩa là chí phảng phất giong một vài nhân vật của chí. Còn Trung Dương, cho tôi bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nhà văn nữ này vì một lý do tình cảm thẩm kin nào đó hay vì bản tính khinh thế ngạo vật có sẵn nên tất cả mọi ngôn ngữ cử chỉ của chí đều có vẻ hơi lập dị, nhưng là một thứ lập dị tự nhiên không kiêu cách. Chí có thể bút thuốc lá phi phèo

thở ra dằng mũi một cách rất tự nhiên không có vẻ gì ngượng ngập trước mặt một người lạ. Chí có thể cao hứng làm ngay một bài thơ trong một cuộc sống vui rồi yêu cầu bạn bè thay chí đứng lên ngâm. Đọc các tác phẩm của chí để so sánh nhân vật nữ trong đó và cuộc sống của chí ở ngoài đời người ta thấy hình như « minh với ta tuy hai mà một ». Sống ngoài đời thế nào hình như chí cho nhân vật của chí trong tiểu thuyết chí viết cũng sống ý như vậy.

Ôi tấm hình !

Tất cả những nhà văn tôi đã gặp, hình như rất ít khi có sẵn ảnh để đăng báo như các ca sĩ. Anh Thành Năm đã phải lấy tấm hình của anh chụp ngày « tiễn dâng khoa » để đưa cho tôi. Chí Túy Hồng thì ngâm nghĩa mãi, cuối cùng đã đưa tôi tấm hình chí bồng thằng cu bé nhất và dặn « nhớ chủ thích như thế trong bài nhé ! » Anh Sơn Nam thì phỏng khoáng đến độ xé luôn ảnh trong thẻ ký giả đưa tôi. Nhà văn Bình Nguyên Lộc thì lục ca nửa tiếng mới ra một tấm hình nhưng lại là hình mầu nén tòa báo không thể xai được. Chí Thụy Vũ thì « cả nhà không còn tấm ảnh nào cả, đưa tạm cho anh tấm phim vậy ». Dương Hùng Cường hứa đưa ảnh vào buổi chiều nếu không.. nhậu say. Cuối cùng « Lão Dương » quâ đã nhậu say. Có lẽ rút kinh nghiệm nhiều lần phỏng vấn này, nếu lần sau còn phỏng vấn lần nữa, chắc tôi sẽ xách máy hình mang theo để chụp kéo không chẳng có tác giả nào sẵn hình mang theo người đưa cho nhà báo cả. Mà tim đến nỗi căm tức thì ôi thời tan chìm còn đê hòn

MUA BÁN ■ SỬA CHỮA ■ BẢO TRÌ
kỹ nghệ : **LẠNH - ĐIỆN**
DINH CƯỜNG

203, TRƯƠNG MINH KÝ — GIA ĐỊNH

Điện Thoại : 40.940



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

Đại úy quận trưởng mừng rỡ ra mặt, ông cúi thấp đầu :

— Cám ơn bà Tư lệnh.

Bà Tư lệnh đang cầm cái quạt, bà đập khẽ cái quạt vào vai Đại úy quận trưởng :

— Nay anh quận tôi hỏi anh quận câu này nhé.

— Dạ, xin bà Tư lệnh cứ dạy.

— Anh quận đã làm cái cấp bậc Đại úy này được bao lâu rồi ?

— Dạ thưa cũng sáu bảy năm mang lon Đại úy rồi thưa bà Tư lệnh.

Bà Tư lệnh tỏ ra ngạc nhiên :

— Thiệt vậy sao anh quận, vậy mà tôi không biết gì, nếu tôi biết như vậy thì tôi đâu có đề cho anh mang hoài cái lon này, với người làm việc mẫn cán như anh cần phải được khuyến khích, nhất là anh quen với công việc hành chánh, cái «phóng xông» anh đáng lẽ phải làm tinh.

Bà Tư lệnh quay sang Thiếu tá túy viên :

— Có phải vậy không anh Thiếu tá ?

Thiếu tá túy viên vội vàng gật đầu :

— Dạ thưa phải bà Tư lệnh.

Đại úy quận trưởng mừng thầm, bà Tư lệnh

đã tỏ ý băn khoăn về chức vụ của ông, vậy là ông có đường, nhưng không biết bà Tư lệnh sẽ làm cách nào đưa ông ta tới tinh được. Bà Tư lệnh càng lúc càng tỏ ra băn khoăn :

— Nè anh quận, tôi hỏi thiệt anh, anh có đủ sức để làm tinh trưởng không ?

— Thưa bà Tư lệnh, thiệt tinh nghề dày nghẽ, tôi chắc rằng nếu tôi về làm tinh cũng như làm quận, vì mọi công chuyện cũng chỉ có vậy...

— Ừa chắc cũng chỉ có vậy...

Bà Tư lệnh đưa mắt nhìn ông Đại úy quận trưởng, bà im lặng một lát, bà tiếp tục nói :

— Anh là người làm việc ở đây lâu, vừa rồi anh lại có công trận, báo chí khen tùng lum, thế nào ông Tư lệnh nhà tôi cũng nghĩ đến anh, và lại anh ở chức Đại úy cũng lâu rồi, tôi phải nhắc nhở ông nhà tôi mới được, bao giờ anh lên tá, chắc chắn anh sẽ về làm tinh trưởng...

Đại úy quận trưởng mừng rơn, ông lại cúi thấp đầu :

— Mọi việc em cũng nhờ bà Tư lệnh thương...

— Không, tôi biết anh mà, anh là một trong những người có công nhiều nhất, kỳ lê quốc khánh này thế nào anh cũng được lên cấp và được ông Tư lệnh gán anh dũng bội tinh.

Bà Tư lệnh quay sang Thiếu tá túy viên :

— Anh Thiếu tá, anh nhớ ghi vào cho tội nhớ nghen, cái tính tôi hay quên, Trung tướng Tư lệnh cũng vậy, và lại công chuyện ông nhiều quá, lắm khi tôi phải lo bót cho ông, chẳng hạn như những vụ này là tôi phải thay mặt ông lo đó chờ. Thiệt là tôi... À anh quận, chị ấy đâu ?

Đại úy quận trưởng nhanh nhều :

— Dạ thưa bà Tư lệnh, vợ tôi đang mắc làm cơm đê hâm nay được hân hạnh mời bà Tư lệnh ở lại dùng bữa cơm nghèo với chúng tôi. Lát nữa thế nào vợ tôi cũng ra đây hầu tiếp bà Tư lệnh.

— Anh chỉ vẽ chuyện, nhưng thôi không sao, tôi và phái đoàn sẽ ở lại đây ăn cơm với anh chị và nhân dân quận này một bữa gọi là láy thảo, chiều nay tôi phải đi Sài Gòn... Có mấy bà Trường bộ đợi tôi trên...

— Dạ, cảm ơn bà Tư lệnh, thiệt hân hạnh cho vợ chồng chúng tôi.

Trong khi đó một vị bù lão khăn đóng áo dài deo kiếng lão đang run run đọc diễn văn ca tụng công đức bà Tư lệnh trên phóng thanh. Bà Tư lệnh chợt nhớ ra quay lại hỏi Đại úy quận trưởng :

— Ông già kia đang đọc cái gì vậy ?

— Thưa bà Tư lệnh, một đại diện phụ huynh học sinh đọc diễn văn chào mừng và cảm ơn bà Tư lệnh.

Bà Tư lệnh hờn hờ :

— Có gì đâu anh quận, thiệt dân chúng họ quá thương tôi chứ có gì đâu... Thôi anh nói họ lẹ lẹ lên, suốt từ sáng đến giờ tôi mệt quá.

Bà Tư lệnh lại giở quạt quạt phành phách. À nô tì ngồi ghế sau vội vàng quạt cho bà Tư lệnh lia lịa, mấy bà phu nhân vườn khác cũng làm ra vẻ trịnh trọng, bà Tư lệnh quay sang hỏi mọi người :

— Các chị có thấy mệt không ?

Một bà phu nhân tóc bới cao như cái building với vàng trả lời :

— Thưa bà Tư lệnh, chúng tôi được đi với bà Tư lệnh như vậy cũng là hân hạnh lắm cho chúng tôi rồi, chúng tôi đâu dám than mệt.

— Mấy chị cũng có tinh thần đó, còn tôi thì mệt quá. Chúng ta nghỉ trưa & đây là vừa. Minh đòn bà con gái có lẽ vào bếp giúp đỡ chị quận làm đồ ăn là hay hơn hết.

Bà Tư lệnh nói vậy là có bì phu nhân hưởng ứng ngay :

— Dạ đúng. bà Tư lệnh nói như vậy là phải...

Bà Tư lệnh quay sang Đại úy quận trưởng :

— Thôi Đại úy, Đại úy nói ông già kia chấm dứt bài diễn văn đi, nghe như vậy dù rồi.

Đại úy quận trưởng khó nghĩ, nhưng không lẽ ông không nghe lời bà Tư lệnh để bà buồn lòng thì khõe cho ông, mà ông nhủn vị bù lão đọc diễn văn ông càng chán, ông già đọc bằng một

giọng é a như thiền pháp đọc só. Nhất là bài diễn văn còn dài quá. Đại úy quận trưởng bức tức đứng dậy, ông lườn ra sau khán đài danh dự, gặp một người lính nghĩa quân, mặt ông hầm hầm :

— Mày biết thằng cha trưởng chi thông tin đâu không ?

— Dạ thưa Đại úy, ông trưởng chi thông tin đứng phía đằng kia.

— Mày kêu lại đây cho tao.

Người lính len lỏi qua đám đông, một lát sau ông trưởng chi thông tin tới trước mặt Đại úy quận trưởng, ông ta chưa kịp mỉm miệng ra Đại úy quận trưởng đã gắt ngay lên :

— Đù mẹ, thằng cha già kia đọc lâu quá vậy ?

— Thưa Đại úy bài diễn văn cũng sắp sửa hết.

— Chú lên nói với chả cám ơn rồi linh đì, tại sao chú lại chọn thằng cha đó đọc diễn văn, bực thay mẹ, bà Tư lệnh mà la tôi thì chú chết nghe.

— Dạ, thưa em lên nói ông ta chấm dứt bài diễn văn.

— Chú còn chờ gì nữa, thiệt là bức mình...

Ông trưởng chi thông tin lại len qua đám đông, ông ta giả vờ lên diễn đàn sửa lại máy micro, ghé tai ông già nói nhỏ :

— Chấm dứt đi cha nội.

Ông già ngừng đọc ngắn mặt ra, cãi ;

— Còn mà.

— Còn cũng chấm dứt, bố đọc lâu quá bố ơi. Cám ơn bà Tư lệnh rồi xuống đi ông nội.

Nhưng vị bù lão đầy một ngusi, ông ta không hiểu như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta được cái hân hạnh đó. diễn văn, nội điều đó cũng đủ cho ông ta hân diện với con cái làng xóm láng giềng rồi. Cả quận này sẽ biết ông là người độc nhất cử lên đây đọc diễn văn chào mừng bà Tư lệnh. Cái thằng cha này thiệt là láo lěu, hản lại dán qua mặt ông, nhưng ông đâu có chịu thua, ông phải đọc bằng hết bài diễn văn này, bài diễn văn mà ông đã mất công soạn suốt một đêm qua, tập dượt không biết bao nhiêu lần, sáng sớm ngày hôm nay ông đã khăn đóng áo dài, ông chờ đợi bà Tư lệnh mỗi cả cỗ, đến bây giờ ông mới có hân hạnh này. Ông ngưng ngang dâu được, ông nhất định phải giữ danh dự cho ông, cho toàn dân quận này. Ông phải tiếp tục đọc diễn văn. Và ông như không nghe thấy tiếng nói bên tai của thằng cha trưởng chi thông tin, ông tiếp tục đọc, vẫn bằng giọng é a :

— Kính thưa Trung tướng Tư lệnh phu nhơn... toàn dân quận Hoàn Hảo này sẽ đời đời nhớ ơn phu nhơn... cái ơn đó ví như núi thái sơn... cái ơn đó mênh mông... ư... ư... như biển cả... phàm... a... a... làm con người phải biết kẻ sau người trước.. ai giúp đỡ cho ta.. ta phải biết ơn.. đó mới là con người quân tử.. có trung hiếu tiết nghĩa...

(CÒN NỮA)

Những ngày này của mươi năm
năm về trước, tôi là một nhà văn
khởi sự, bằng những bài văn nhỏ
đầu tiên đăng trên một tờ báo mang
tên Tin Sáng, có trang phụ trương
Học sinh và Thể thao, do Đỗ Trọng
Quỳnh bút hiệu Hiền Nhân phụ
trách.

Mười năm sau, hơn bốn
chục tác phẩm đủ loại xuất bản,
bằng tiếng nước mình, nước người
đều có, tự nhiên tôi có ý định cự
tuyệt mang bút hiệu của tôi. Một
nhà giáo của Đại học Mã Lai, phụ
trách về phân khoa Anh văn, giáo
sư Lloyd Fernando đã liệt tôi và
thi sĩ Nam Dương, Taufiq Ismail
là có những trang tuyệt bút của
Đông nam Á trong thi ca (1). Một
giáo sư nữa, quốc tịch Pháp nhưng
sinh trưởng ở Hanoi mà giới khoa
bảng ngày nay không mấy ai là
không biết, đó là M. Durand, cùng
với bác sĩ Nguyễn Trần Huân, trong
một cuốn sách khác, «Introduction
à la littérature Vietnamienne», đã
để cập tới tôi trong nền văn
chương của VN hôm nay (2). Một
cuốn sách khác bằng Đức ngữ, tôi
sẽ cho kiêm chứng lại, có nói tới
tôi trong sinh hoạt văn nghệ hiện
đại của Nam VN (3).

Cũng vẫn sau mười năm
trời cầm bút đó, cuốn nói về tôi,
qua Nhà văn, Tác phẩm, Cuộc đời,
một buổi Anh Chu Tử có ý mời tôi
tiếp loạt tự-sự-kể, tương tự như
Nhà văn, Tác phẩm, Cuộc đời.

Tôi có trả lời anh rằng đại đế
xin khất anh một lần khác, vì
thua anh, một cuốn kia, cũng đủ
chứng phật diện hàng chục năm
trở lên rồi! «Tất nhiên là tôi nói
tới bạn nguy vàn thi sĩ, bạn trưởng
giả, philistine, như danh từ của thi
sĩ triết gia Nietzsche ám chỉ. Bởi
chúng là bạn già áo túi cơm, bạn
njinh trên nạt dưới đội lốt nhà văn,
bạn cầm bút thích vỗ ngực mình là
lương tâm nhân loại mà chưa hiểu
chút gì về lương tâm con người
của mình. Một bạn là người đi
bằng hai chân nhưng bon bon chạy
lùi, có số de mệnh như xe bốn,
bánh, bạn phi cầm phi thú, viễn mơ,
đau cơ đón gió, nô lệ bản thân hén
hẹ của mình bằng móng tiền đặt
trước như giá cao thấp mua đào,
bán kép trong giờ cải lương. Nhưng
chúng không hề bao giờ quên vỗ

Lá thư thứ nhất

thư của một thi sĩ đành cự tuyệt mang tên mình...

THẾ PHONG



ngực mình là lương tâm trong sáng
minh là đại diện cho sự chân chính
trong văn chương Nam Việt Nam, luôn
luôn luôn muốn được minh làm
đại diện quốc gia trong văn chương
quốc tế.

Chúng không bao giờ hiểu và sẽ
muốn đời chẳng bao giờ có bản
chất để hiểu tại sao cái ghế cao quý
của văn nhân thi sĩ, là soi sáng
trong tối tăm của đồng loại, để làm một người bình thường
chứ cảnh đau khổ chung của đồng
loại, tự bản thân phải tự chống
bệnh trưởng giả để khỏi sa lầy vào
sự mua chuộc, bán đứng lương tâm
của người cầm bút chân chính.
Chúng thích nhện tiền, chúng phung
phi đồng tiền ngoại nhập, nhưng
chúng lại không muốn nhận minh là
tay sai văn hóa. Chúng cũng
không có cái gương sáng như
Nguyễn Văn Vĩnh bỏ mình vì đồng

Tôi đã im lặng trong khoảng
vài năm trời, không hề nhắc đến
chúng. Nhưng càng ngày chúng càng
nhiều, càng đông, càng tác quái
trong vũng nhơ văn chương hiện
đại của Nam Việt Nam.

Cuốn sách này sẽ là cái gạch
nối của Nhà văn, Tác phẩm, Cuộc
đời, nhưng thưa với bạn đọc nê
sẽ khác cái lối viết ở cuốn trước.

Giai đoạn cái hồn học của tuổi
tôi để nói lên sự nhảm nhí của
bọn văn chương trưởng giả, thì
nay tôi nên lèn thái độ hành động
bê bối, dưới một lăng kính tự thương
xót, tất nhiên sẽ nhiều độ lượng
hơn. Tôi không có nghĩa là bêu xấu
chúng, mà chỉ để góp vào kinh
nghiệm cho kẻ đến sau, có ý hướng
muốn cầm bút tranh đấu cho cuộc
đời trong sáng hơn.

Nhưng tôi cũng xin thưa với bạn
đưa tôi từng nói trong một cuốn
sách:

Evtouchenko còn đưa ra ý kiến,
với ông, chỉ có tốt và xấu, ông
đang về phía công dân tốt tranh
đấu cho xã hội hoan vũ để sò¹
người tốt tăng mãi lên. Song chúng
tôi quan niệm rằng, ba vạn năm
nữa thi người xấu vẫn chưa hết,
nói thế, không có nghĩa là chúng
is dành bờ tay. Nhưng chúng ta
phải biết thế mà vẫn tranh đấu.
Những người xấu ít hơn độ xấu
của thế hệ sau sẽ bị bọn người tốt
tiêu diệt khống đối...» (4).

Cuốn sách này sở dĩ có, còn là
để cảm ơn những người bạn đã
muốn tôi nói cho nghe về cuộc đời
và nhà thơ, nhà văn. Một nữ giáo
sư, chị K.D. ở Dalat trong 1 buổi
gặp gỡ mới đây, chẳng hạn. Một nữ
sinh, cô Huyền Thoại, muốn được
biết thêm về những gì nền học và
những giềng tránh trong văn chương
mà cô tin rằng với «18 năm trời nói
với văn chương, thiếu thốn vật chất
lão tình thần (có thể trú hiếu tại),
không iết bắc lại từ chối một đứa
con văn nghệ đã đưa tôi để thu nhận
lại từ bắc những hiếu biết và kinh
nghiệm hay sao?... Cố nhân đã dạy
biết mà không nói là bất nhẫn»...
(5). Kè cũng hơi quá, tôi vẫn là
một đứa trẻ như André Gide nói:
«Je reste toujours un enfant». Cố
bé Thoại ơi, nhưng tôi cảm ơn
cô bé, vì cô bé là đối diện cho
lương tâm tôi từ vài năm nay muốn
chối bỏ cái mình đã thành. Nói
như thi sĩ lưu đày, Saint John Perse:
«Và đến giờ, ôi thi sĩ, dành cự tuyệt
mang tên minh, cả nơi sinh trưởng
và giọng giống». Chẳng lẽ tôi bây
giờ là một thi nhân như người đang
vết vưởng ở Luân Đôn (những năm
xây ra đại chiến thứ hai) ở trên
chinh què hương tôi đang khói lửa
hay sao?

Cũng còn phải cảm ơn thêm một
người nữa, hiền nội, người đã
chung với tôi sự đau đớn trong im
lim bấy lâu nay, mà chưa một lần
nhìn thấy một khoảnh sáng trong
đám mây đen mù mịt.

Ngày này trước khi khởi sự,
những giòng này, sáng hôm nay
một viên chức văn hóa của Tòa Đại
sứ Huế kỳ mòi tôi tới văn phòng
ông ở đường Lê qui Đôn. Ông mời
tôi đến, trả lời về một dịch vụ văn
hóa, tôi nhắc lại với ông trong một
lá thư, tôi đã sẵn sàng sang Hoa Kỳ
vào năm 1961, để gặp gỡ các văn
nhân thi sĩ Hoa Kỳ. Ông bạn
này hỏi tôi trong trường hợp nào
tôi biết giáo sư văn sĩ Paul Engel.
Tôi trả lời ông ta, năm 1955, chủ
tịch Asia Foundation là Leonard
Overton mời tôi lại văn phòng ông
ta. Vì theo ông là một người đã
diễn thuyết về vấn đề « cho tiền
thi khó, kiếm tiền thi dễ » trước
hội Lion Club, có trên bốn chục
năm, ông chưa hiếu được tại sao
lại có một người làm văn như tôi
đã đợi ròng hai ngày rồi viết lại
trong « The writer, the work, the
life ». Có thật như thế không? Tôi
trả lời ông ta « Ông may mắn quá
nên không thể hiểu, vì ông là công
dân Huế Kỳ ». Ông Overton khuyên
tôi gửi sách bằng Anh ngữ cho giáo
sư Engel và nên tham dự một khóa
hội họp của các văn sĩ Huế Kỳ hàng
năm ở Ohio.

Rồi năm 1968, giáo sư Đỗ Đình
(nay đã chết) có viết cho tôi một
lá thư mời tôi tới hội văn hóa Huế
Kỳ ở Lê qui Đôn, ông có một dịch
vụ văn hóa muôn gấp tôi. Tôi không
tôi, gửi thư cho anh Đàm Xuân Cảnh,
người dịch sách Anh văn của tôi,
lúc đó đang là giảng viên văn
chương Việt Nam cho Trung Tâm
Thịnh Thị Ngoại Ngữ Không Quân
Úc (RAAF), để hỏi ý kiến anh. Anh
cho tôi biết là đợi anh về, rồi cùng
tôi.

Năm 1969, tháng 10, tôi và anh
Cận tới gặp giáo sư Đinh, Ông ta
cho biết, cô Henlen E. Beko phụ
trách về văn hóa Juspao, có ý muốn
mời tôi đi Huế kỳ dự hội thảo văn
chương. Nhưng tôi nói tiếng Anh
rất tồi, cô mong tôi theo học một
khoa, rồi sẽ làm thủ tục. Hơn một
năm trôi qua, đến nay, tiếng Anh
của tôi cũng chưa lấy gì làm khá
và cũng không đến nỗi tôi quá,
như lời ông giám đốc văn hóa Hoa
Kỳ nói về tôi, tôi vừa mừng vừa
buồn.

Buồn là mình chưa đủ chữ để
thảo luận với các văn sĩ Hoa Kỳ,
mừng là mình có thể sẽ được « tới
một nơi không mấy nghi kỵ, yên ổn
để sáng tác và thâu thập túi khôn »
như Beko nói với tôi hôm nay.

«Thư của một thi sĩ dành cự
tuyệt tên mình» đã tới lúc là hành
trang bèn ngởi: tôi trong lần đi
xa hay ở lại nhà. Dẫu sao đi nữa,
thì nó vẫn tới với các bạn trong
những lá thư tôi.

Chào gặp gỡ
THẾ PHONG

(1) .. In looking for the best work by Southeast Asian writers, TENGGARA plays it quite literally by ear. The 1967 number was much enhanced by among much other excellent work, the tragic simplicity of Taufiq Ismail's poems. Readers of that issue will know how Taufiq's poems were fortunate again in discovering the English translation of a book of poems by the Vietnamese poet, Thếphong. The selection we publish here is a moving reminder of the spiritual devastation and waste his country has undergone for twenty years without respite. We hope to publish more of Thếphong's work in the near future... » (TENGGARA, Vol 2 No 1, 1968.)

(2) Introduction à la littérature Vietnamienne, Collection Unesco, G.P. Maisonneuve et Larose, Paris 1969, page 216.

(3) Theo lời kè lại của giáo sư Lê Thành Tri.

(4) Nhà văn tác phẩm cuộc đời, bản tái
bản 1970, trang 260.

(5) Thư riêng đê 16-10-70, của Lê
Châu Huyền Thoại.





LUÔNG CÀI VÀNG

truyện dài CUNG TÍCH BIỂN

Cửu Bồng rời thị trấn Việt An vào khoảng bốn giờ chiều, đi về miền xuôi. Đi bộ chẳng bao lâu thì trời ngả tối. Cửu Bồng không hề sợ tối. Chín năm qua, đêm là ngày, mọi sinh hoạt đều diễn trong đêm. Chợ búa nhộn vào ban đêm. Đào đường phá cầu ban đêm. Cày cấy trong đêm. Khi mặt đất quay về phía này bóng tối, cả một quê hương thức giấc, hít thở cái hoang vu nồng nhiệt của đêm đê sống, và để tiếp tục một lịch sử oai hùng.

Một vài xóm xa, thật là cô tịch, xuất hiện dưới bóng hoàng hôn. Chim núi kêu nơi các lùm kín. Cửu Bồng lặng lẽ đi, mặt dối về chân trời hao hao, lòng mong nhớ tới gã con trai.

Từng toán người đi phía trước, về mạn núi. Cửu Bồng mỉm cười, biết đâu gã con trai lại chẳng có mặt trong đám nhân ảnh lảng đãng kia. Ông nhớ khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười hắn. Gần ba mươi năm trước con trai ông chào đời trong một căn nhà nhỏ bé, đêm đó con mưa tới nặng như một báo hiệu, đến nỗi ông nghĩ rằng hắn khó thở lớn lên giữa một cuộc bể dâu cay đắng.

Ông đau đớn tẩm nuối con đẻ trở thành một vị anh hùng, mà chỉ mong nó trở thành một công dân tầm thường thôi. Một người tầm thường đẽ được Núi sông che chở chứ không phải chính nó nuôi mộng che chở Núi sông, rồi cùng tan tác trong

hoài vọng. Quan niệm Cửu Bồng thật đơn giản, thấp kém vậy mà suốt đời ông cố sống với nó, thầm lặng không gây hấn ai.

Tới một bờ suối. Cửu Bồng dừng chân. Nước suối trong, sao trời đọng lạnh lung dưới đó. Phía bên kia bờ suối là một ven rừng, lác đác những đồi núi. Rừng tối và hoang vu.

Cửu Bồng ngồi duỗi chân trên một phiến đá giò mát, cho tay vỗ về hai bắp chân cho đỡ mỏi, rồi, trong một thúc đẩy mơ hồ nào đó của vú thức, Cửu Bồng thấy cần phải đái một phát, đe kết thúc một ngày.

Những hoàng hôn, về tới đầu ngõ, mái nhà cũng rặng tre quen thuộc đánh thức ông, ông ung dung lè kè không phải vì một bài tiết cấp bách mà vì một sự gì đó thật là êm đềm thoải mái. Bây giờ bên triền núi, Cửu Bồng cũng phải làm như thế.

Trong một niềm khoái lạc nhẹ nhàng, Cửu Bồng nhắm mắt, mơ tới căn nhà, ngọt cỏ, trái sung rụng đì động vào mỗi hoàng hôn. Trong con mắt nhắm và cơn bài tiết dịu dàng, Cửu Bồng thấy ánh đèn le lói, những chiếc lá tre khô, cuối cùng ông rung mình khi chợt thấy vài con cò trắng đậu rái rác trên cánh đồng ngập nước cuối mùa.

Phía xa kia, ngược dòng nước suối, một mảnh trăng nhỏ hiện lên. Trăng chưa có ánh sáng, vì ngày còn cái ráng vàng mông lung. Cửu Bồng bẽ một cành cây nhỏ, tước hết lá, bẻ gãy làm đòn như đũi đưa. Ông từ từ mở gói cơm ngon ra, ăn ngọt lành.

Cơm được nấu từ mờ sáng hôm qua, gói lại trong lớp lá chuối non, như một đòn bánh tét. Ban trưa Cửu Bồng dùng hết phần nửa, bây giờ ông dùng nốt phần còn lại, với một ít muối mè. Xong, Cửu Bồng bước xuống bờ suối, uống một ngụm nước. Nguồn nước mát chảy dần vào trong bụng. Đó là nguồn nước quê hương dịu ngọt. Cửu Bồng đã uống hoài hoài nước khe suối, suốt mấy năm trời đi theo núi hay vào Liên khu.

Dù đã có tin Hòa Bình từ vài tháng nay, song Cửu Bồng vẫn còn nhiều thói quen của một thời chinh chiến. Những thói quen hay niềm sợ hãi, đến nỗi biến thành một thứ nhu cầu. Thiếu chúng nó là thiếu những phần vụn cần tàiết cho đời sống. Ví dụ, ban đêm, dù không có việc gì làm Cửu Bồng vẫn không sao ngủ được. Chỉ có những kẻ phản động mới nghĩ tới chuyện ngủ vùi suốt đêm. Chỉ có những người không yêu thương Tổ quốc mới không có niềm xao xuyến âu lo mỗi lúc mặt trời vừa rạng sáng, khi máy bay của kẻ thù sẽ tới, xèo hai cánh lửa tranh chấp.

Cửu Bồng nằm trên tảng đá, gói đầu trên một khúc cây khô vừa nhặt được. Chín năm rồi, không ai nghĩ tới chiếc giường nệm hay chiếc gối êm. Cửu Bồng gói gốc cây và nằm thao thức. Sao trời vắng vặc từ cao. Ánh trăng non loáng thoáng.

Có tiếng hát hò từ xa. Lại một đoàn người tiến về phía suối. Họ dừng chân dưới kia, nơi chiếc cầu tre. Lát sau, có ánh lửa. Cửu Bồng ngồi nhôm dậy, đi về phía đó, men theo con đường đất đỏ, giữa hai vực núi cao.

Giữa đám đông, Cửu Bồng là một người lạ mặt. Ông lót hai chiếc guốc dưới đít, ngồi, tay vấn nột điều thuốc lá, ugüm phì phà. Miệng có lúc cười theo tiếng hát.

Ông lặng lẽ quan sát những người đứng phía trước, xem có ai là con trai của mình. Một gã chơi đàn măng-dô-lin, những ngón tay thật lẹ làng. Một gã thòi sáo, đầu hói nghiêng về một bên, tiếng sáo bay theo ánh trăng bạc. Một gã cầm cây gít-ta nhịp nhàng. Bên cạnh những người kia là một cô gái trạc hai mươi tuổi. Cô ta cười giọng hát.

Những bài hát thời chinh chiến còn ăn sâu đây. Người ta chưa muốn an nghỉ. Những tiếng kêu gọi một cơn an lạc, những giọng hò về một thời bình an, chưa được nhắc tới. Cô gái vẫn hát những bài hát về cuộc tiến quân, những chiến thắng, và cuối cùng... tiếng hái cỏ gái như được vọng lại từ một quốc gia khác, tiếng hát mang linh hồn từ một bờ sông lạ hay từ một nhà máy nào cách quê hương chúng ta hàng nghìn cây số.

Cửu Bồng mộc mạc và yêu quê hương lắm. Ông muốn nghe chính môt bài hò Nam bình, một bản ca cải cách, hay dù c hăng một đoạn thơ Kiều. Ông thuộc gần hết tác phẩm Kim Vân Kiều, và có thể ngâm nga cho kẻ khác nghe. Song bây giờ, một vài thanh niên trong bọn đã đứng lên. Họ nắm tay nhau đi về phía bờ suối, vắn nhảy nhót và ca hát, với trái tim đồi mới kinh hoàng của họ.

Ngồi một chặp, Cửu Bồng đứng lên tìm một người có quyền thế. Cửu Bồng biết người đó có quyền thế vì anh ta mang bên mình một khẩu súng lục. Và... nơi chân anh ta một đôi giày da, trong khi mọi người đều mang dép Bình Tri Thiêng.

Cửu Bồng cố gắng nói đúng tên họ, tả một cách rõ ràng nhân dạng con trai mình. Người lạ mặt trả lời rằng anh ta biết rõ con trai Cửu Bồng. Anh ta nói :

— Người con của bác, tôi biết, hồi trước anh ta ở Trung đoàn 108. Sau, anh sung vào đội vũ trang tuyên truyền. Lúc này anh ta đang dẫn một tiểu đoàn vào Nam.

Cửu Bồng mừng rỡ :

— Làm sao tôi có thể gặp con trai tôi.

— Bác gặp làm gì. Anh ấy bây giờ là một chỉ huy trưởng, là một cán bộ cao cấp. Đoàn quân của anh ấy đi theo đường quốc lộ. Cuối mùa đông họ sẽ tới Bình Định. Đây này, có phải nét chữ của anh ấy đây không ?



Dưới ánh trăng bàng hoàng, Cửu Bồng nhìn từng dòng chữ. Cửu Bồng có khả năng đọc những bản tin, dưới ánh trăng, cho những bà con đang cày ruộng cuốc đất nghe. Mắt ông quen rồi, trăng là một ngọn đèn tỏ rạng.

Với nét chữ, Cửu Bồng như nhìn thấy người con trai của mình. Chính hắn đó, trời ơi, làm sao hắn có thể viết được những dòng chữ đầy thù hận và quyết liệt đến như thế. Có phải lâu nay, vì thù hận và quyết liệt mà nó đã thành người ch强者. Cửu Bồng hỏi :

— Làm sao tôi có thể gặp con trai tôi ?

— Thưa bác, anh ấy bây giờ đang trên đường vào Nam. Không bao lâu sau anh sẽ cùng chúng tôi ra Bắc. Hai năm sau chúng tôi lại về.

(CÒN TIẾP)

NHỮNG

55



« Hãy dùng hòm (áo quan) của hằng chúng tôi, người tình của bạn ngoài nghĩa địa không còn lạnh lẽo nữa ». Những dòng quảng cáo này cho tôi thấy vấn đề tình dục bám sát con người hiện đại ngay cả lúc nhắm mắt sang bên kia thế giới ! Chưa bao giờ trong lịch của nước Pháp, cuộc xâm lăng của tình dục lại cuồng lốc như ngày nay. Cơn bão tình dục xoáy vào mọi lãnh vực của cuộc sống : trong các đường phố, những bộ áo tắm chịu chơi hở hang đến tối đa được trưng bày la liệt, những bích chương quảng cáo với đủ ngực hấp dẫn, khiêu dụ đậm vào mắt kẻ đi đường đến xốn xang nức bấn. Trong lãnh vực nghệ thuật thứ bảy, trên các chương trình truyền thanh, sách báo, sân khấu tất cả đều được phơi bày ngay trước mặt hàng triệu dân Pháp.

Sau Thụy Điển, Đan Mạch, bây giờ đến lượt Pháp chinh trong làn sóng tình dục. Tình dục lan tràn trên đất Pháp như một hiện tượng trong quang đại quần chúng.

Một chiều bình thường của một buổi chiều tháng 8 tại Ba lè, xưởng ngôn viên của đài Âu châu bỗng kêu

thết lén : « Sodome, Masturbation » một bản nhạc quái đản, ác ôn của Gérard Pelatras, thính giả của năm 1969 còn một điều duy nhất để tự nhủ : đang có sự đời đời lớn lao trong xã hội Pháp ! Nếu thính giả nào lỡ dịp nghe bản nhạc đó thì chỉ vài phút sau đó họ lại được nghe tiếp Serge Gainsbourg trong bản Je t'aime, moi non plus, bản nhạc làm cho khán giả tin chắc rằng những chuyện gọi là thi thảm gói chăn ngày nay không còn nữa. Nền dàn chủ tình dục như một thứ trăm hoa đua nở qua phố phường qua những chiếc juke-box (hộp nhạc).

Tốc lực của làn sóng xâm lăng tình dục thật khủng khiếp. Năm 1947, tay xuất bản trẻ tuổi Jean Jacques Pausert, tung ra loại sách bạo dâm, liền bị theo dõi và lén án, ra hầu tòa lu bù 8 năm liền. Gần đây, người ta lại thấy xuất hiện 1 cuốn sách đại bạo dâm khác trong đó mô tả hết sức chi tiết những chuyện khùng dâm. Sách này được in dưới hình thức bô lúi và điều làm ngạc nhiên mọi người là nó lại được nhà xuất bản hết sức nghiêm trọng là Plon ném ra thị trường.

Tác phẩm *Sexus* của Henry Mil-

ler năm 1950 từng bị lén án gắt gao nay trở thành một thứ sách ăn khách nhất tại Pháp trong 8 tháng liền và đoạt giải Concourt. Cũng phải kể tới cuốn *Emmanuelle*, một cuốn giáo khoa về giải phóng tình dục bán tới 185.000 cuốn L'An. ti Vierge, cuốn tiếp theo cuốn *Emmanuelle* đạt tới con số ấn bản lớn lao ngoài sức tưởng tượng. Tác giả của hai cuốn sách này là vợ của một công chức người Pháp cao cấp trong cơ quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc. Bà là người từng viết thư gửi cho Đức Giáo Hoàng để biện luận về vấn đề giải phóng tình dục.

Trong tháng 9 năm 1969, nhà Concorde tung ra cuốn *Pointions* (những vị thế) được bọckin bằng Plastic để độc giả không mở ra mà xem trộm được, như vậy bắt buộc phải mua về mà thưởng thức. Đây là một cuốn sách nhỏ bìa rực đỏ, trong in 40 bức ảnh dạy về các kiểu giao cấu nhưng chỉ dàn bằng một giọng văn rất có vẻ giáo khoa.

Tháng 3 đầu năm 1969, tam cuốn tự điều hay bách khoa tự điều về ái tình được bày bán ở các tiệm sách. Régine Desforges, một thiếu phụ trẻ đẹp, đã cùng với nhà L'or du

temp, cho ra đời nhà xuất bản đầu tiên chuyên về mục bay bướm, đó là «Chinh phục tình dục».

Các tác phẩm tình dục tràn ngập trong các sạp báo, trong các nhà sách. Trong các tạp chí chuyên về tình dục, chuyên về cái giống phải kể đến *Playboy*, một tạp chí làm cho các nhà xuất bản Pháp thêm muôn bối số xuất bản lên tới 5.500.000 tờ. Trong tạp chí này trinh bày những thiếu nữ với những cặp nhũ hoa tung trung, phay phay, với những cặp dài dày đường cong tuyệt mỹ, khiêu khích trong những thế đứng, thế ngồi, thế nằm đủ kiểu. Trong đó cũng đầy rẫy những truyện loạn đam được ngụy biện tài tình dưới hình thức các thiên phỏng sự điều tra ! Báo *«Lui»* (550.000 ấn bản mỗi kỳ) đã lột trần truồng Brigitte Bardot và nhiều loại tạp chí khiêu dâm khác nữa có tổng số độc giả tới hàng trăm ngàn.

Hiện nay người ta có khuynh hướng tình dục hóa mọi thứ, nhất là trong lãnh vực bán các loại vở, quần áo lót, ngay cả đến những loại đồng hồ đeo tay.

Các hãng du lịch ngày nay không quảng cáo bằng những chiếc máy bay, những chiếc tàu thủy, những cách tiếp đãi ăn cần mà họ chỉ cần quảng cáo bằng những cô tiếp viên hấp dẫn, quyến rũ gọi cảm. Hàng sản xuất xe hơi hiệu Triumph trình bày các kiều xe mới nhất của hãng bằng cách trình bày chiếc xe dưới váy của một cô gái mặc mini jupe với cặp đùi non mướt thon và đặc biệt chiếc váy cực ngắn này là lá cờ Anh với câu quảng cáo : « Ô ! Bạn mơ cô gái Hồng Mao này »

Nhà xã hội học Violette Morin kể lại trường hợp quảng cáo thứ nước hoa dành cho giới mày râu sau khi cạo râu. Mời đầu ghi câu :

« Sau khi cạo râu, dùng loại nước hoa này da qui ông sẽ mịn màng » với câu này, thứ nước hoa bị ế khách. Nhưng khi đổi câu quảng cáo đó thành : « Nước hoa dành cho quý ông râu kẽm da hờ » thì cũng thứ nước hoa này mà bán đắt kinh khủng !

Đây là điểm tâm lý : Các ông muốn mình là kẻ râu kẽm là kẻ có đầy chất đan ông. Và lân da thô mịn đúng là tip người hùng hơn là da mịn màng yếu đuối.

Các loại phim này thường theo 3 đường lối : hiện thực thiên nhiên kiểu Thụy Điển, mồ phạm phòng

bệnh kiều Đức, chống dâm thư như kiều Anh, Pháp.

Cuốn «Je suis curieuse» vẫn đứng hàng đầu trong khuynh hướng Thụy Điển : 220.000 khán giả Ba lè đã hào hức tới coi để tham dự vào các cuộc làm tình của cô bé không may Lena, cô Lena đang đi kiếm tiền đường của những tình yêu thơ ấu mà cô đã mất.

Phim Helga là cuốn phim giáo dục tình dục được quần chúng hâm mộ nhất. Có tới 7 triệu khán giả kè cả giáo sư, nhà tu, bác sĩ, đồ xô đi xem Helga. Kể từ khi điện ảnh ra đời đến nay, phim Helga đứng thứ ba về kỷ lục đông người đi xem.

Từ lâu những loại phim hoạt họa vốn là nơi dành cho những giấc mơ đẹp của tuổi ô mai, tuổi búp bê, nay cũng bị những con người băng xương băng thịt xâm nhập với những bài học về tình dục.

Trên lãnh vực thời trang, nhà Paco Rabanne đã đưa ra những kiểu áo táo bạo, những kiểu mà cách đây mấy năm người ta cho là « không thể mặc được ». Với những chiếc mini jupe càng ngày càng leo thang, những chiếc nịt ngực trong suốt hay cổ mầu da thịt thời trang biến thành một thứ khích dâm thuần túy chứ không phải những thứ để che đậy !

Tình dục xâm chiếm tất cả. Tình dục lên ngôi ngang hàng với cách mạng. Trong thời gian có báo loạn tại trường Sorbonne, người ta thấy trên vách tường cửa trường có khẩu hiệu : « Làm tình càng nhiều, tôi càng làm cách mạng nhiều, làm cách mạng càng nhiều, tôi càng làm tình mạnh ».

Cuộc xâm lăng của tình dục đã làm đảo lộn mọi hình ảnh, mọi ngôn ngữ. « Cái giống » trước bị coi là một điều xấu hổ, xấu xa, bộ phận của đám mè tội lỗi phải tránh không nói đến, thì nay lại được mờ tả, được trình bày tinh tế, tất cả mọi phương pháp kích thích đều được coi là hợp lý. Cách đây một trăm năm các « mèt ô ten » thường thặng của nước Hồng Mao đều ra lệnh cho các đầu bếp phải cắt bỏ hai cái đùi của con gà được dọn lên e các mèt phu phu nhân liên tưởng đến cặp đùi của mình và như thế sẽ mất tự nhiên, sẽ phải xấu hổ.

XEM TIẾP TRANG 48)

K.N. 56/80M-Q.C.D.E. 262 60

THUỐC ĐIỀU KINH

GYNODAUSINE

VIỆN BÀO-CHÈ: ODILIA PARIS

(ODILIA PARIS)

Gọi kinh: - THẨY KINH CHẬM.

- KINH NGUYÊT IT.

- TUỔI HỘI XUÂN VÀ DÂY THÌ.

- KINH NGUYỄT KHÔNG ĐÊU.

- ĐAU LÚC KINH KỲ.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

Thế mà ngày nay các mèuh phủ
nhau hay các tiều thư của nước này
lại khoái mặc vây cực ngắn để dài
hở thật nhiều, hở hơn cả đùi gà !
Cũng tại Hồng Mao, mới chỉ cách đây
những chuyện chưa đẻ, «đập chum»
tuyệt đối không được nói tới, mọi
truyện trò đều tránh nói tới chuyện
chưa đẻ. Các bà khai hoa nở nhụy
trong bóng tối của chiếc khung vay
rộng thùng thình của các bà, Ngay
cả cái đàn dương cầm, người ta
cũng phải tìm cách bọc chân của
nó đi bởi hình ảnh cái chân đàn
bà làm cho người ta nghĩ đến cái
đầu gối, trên đầu gối là đùi, và
trên đùi là cái i !

Cuộc xâm lăng ở ạt đến nỗi cơ
quan kiêm duyệt gần như bất lực,
không thể nào kiểm soát được nữa.
Ủy ban kiêm duyệt của Bộ Thông
Tin Pháp quanh quẩn trong 6 tháng
trời hội họp chỉ kiêm duyệt và cấm
nội phim La vie sexuelle de Roméo
et Juliette mà quyết định này của
Bộ Thông Tin có vẻ như để bảo
vệ di sản của Shakespeare hơn là
bảo vệ các thuần phong mỹ tục.

(còn một kỳ)



COTRACYN

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

SỰ
CÔNG HIỆU
MÃNH LIỆT
CỦA

2 TRÙ-SINH
(TRACYCINE & CHLORAMPHENICOL)

3 KHÁNG-SINH
(SUFAMIDES)

SINH-TỐ BIZ

- BAN NÓNG-BAN CUA
- VIEN NGOT
- DE UONG
- THƯỜNG-HÀN
- CẨM-HO-SUNG PHỐI
- NHIERM VI-TRÙNG
- GHÉ LỞ-LOÉT-VẾT-ĐAU
- SUNG-MÙ-LÂM ĐỘC
- CÓ GÓI THUỐC BỎ
- RIÊNG CHO TRẺ EM
- ĐỂ TRONG GIẤY THIẾC
- CỐ HÌNH TRÄA TIM



ĐỒNG-HỒ RICOH

KIỂU LẶNG NƯỚC - TINH VI - CHẠY ĐÚNG -

TUYỆT ĐỐI KHÔNG VÔ NƯỚC - ĐÁNG TIN Cậy

NHỮNG 35...

(TIẾP THEO TRANG 47)



- ◆ Tự-động
- ◆ Ngày/Tuần
- ◆ Bằng Thép
- ◆ Kiểu Bơi Lội

Mỗi người
một
bàn chải răng...



Nhung chỉ dùng

KEM
ĐÁNH RĂNG

Hynos
PHOSPHATE



EXPRESS

Với
Hynos
PHOSPHATE

mang lại cho quý vị
một hàm răng trắng trong
những nướu răng lành mạnh,
một hơi thở thanh khiết,
nếu quý vị
chải răng 2 lần trong ngày.

đánh răng sớm chiều
răng tươi sáng nhiều



MÙI THƠM CAM NGUYÊN CHẤT

Kẹo Bô Multi-Calcium

Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

CẦN CHO:

- Em nhỏ đang sức lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

