

ĐÓI



TRUNG
CÔNG

ĐỜI

53

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NAM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ : TRUNG CỘNG

- CUỘC SỐNG TÙNG GIỜ CỦA 750 TRIỆU DÂN TRUNG QUỐC của P.H.C. dịch
- TRÂN CHÂU ĐẢO VÀ TÀM SỰ MAO TRẠCH ĐÔNG của uyenthao
- TRUNG CỘNG TRƯỚC HAI LỐI NHÌN ĐÒNG VÀ TAY của đời
- TRUNG CỘNG VỚI CỤC DIỆN VN của lýđặnguyễn
- LUẬT SƯ TRẦN VĂN TUYỀN NGHĨ VỀ VỀ MAO TRẠCH ĐÔNG... của lêđinhthông
- CON RỒNG ĐỎ của têđê
- GIANG THANH MỘT BÓNG ĐÀN BÀ.... của thiencan.

CHÁNH TRỊ

- ĐẦU LÝ TAY ĐỜI : NHỮ VĂN ỦY VÀ NGÔ CÔNG ĐỨC của búthép
- CHÌA KHÓA HOA BÌNH CHO VIỆT NAM của hoàngvandức
- NGHĨ LÂM CẨM VỀ HÒA BÌNH của thiencan
- VĂN NGHỆ NHÀ BANH của cànóng 26
- NHỮNG GIAI THOẠI VỀ VĂN NGHỆ SÌ TIỀN CHIẾN CỦA HÀ NỘI HÔM NAY của kimahai
- CON ĐẦU NGƯỜI NGUYỄN CAO KỲ của ngoclong

VĂN NGHỆ

3

- RUỒI XANH truyện dài của nguyễnthuytong

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- THƠ ĐỜI
- SINH TỬ PHÙ
- ĐỜI LÀ THÈ
- TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI
- ĐỜI GỒ GHÈ
- TÍNH SỐ ĐỜI

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 53	TUẦN LỄ TỪ 08-10-1970 ĐẾN 15-10-1970
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323	Chủ trương biên tập	GIÁ 40đ	
Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	CHU TÙ và nhóm Sóng	Giao dịch quảng cáo Hồi ống Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON	

đầu tranh echo đối

Trung Cộng trước hai lối nhìn Đông và Tây

Trong vòng mươi năm nay, tại các quốc gia Tây phương thường vẫn có sự bão động về hiềm họa Trung cộng. Mao trạch Đông đã nhiều lần xuất hiện trên mặt báo qua hình thù của một con sư tử dữ dằn.

Đối lại, năm 1966, phong trào Vệ Bình Đỏ tại Hoa Lục đã biến Mao trạch Đông thành một đảng Chúa Trời và chế độ Bắc Kinh được suy tôn thành lương tâm của nhân loại.

Tùy theo thế đứng của mỗi người, chế độ Bắc Kinh đã mang một lúc hai khuôn mặt hoàn toàn trái ngược. Tất nhiên đây không phải là một trường hợp phân thân kiều Jekill và Hyde của tiểu thuyết già Stevenson. Vậy khuôn mặt nào trong hai khuôn mặt trên mới đúng là khuôn mặt thực của chế độ Bắc Kinh ? Ngay tại Việt Nam hiện nay, người ta đã dễ dàng tìm được hai câu trả lời. Chắc chắn những câu trả lời này dù hợp tình hợp lý tới đâu vẫn không thể coi được là câu trả lời cuối cùng của lịch sử. Nhưng trong khuôn khổ chứng minh của thực tế, người ta có thể đoán trước được rằng lịch sử sẽ không bao giờ ghi nhận chế độ Bắc Kinh như lương tâm của nhân loại. Bởi vì, dù từ thế đứng nào nếu giữ được tinh thần khách quan và vô tư, người ta sẽ không thể phủ nhận thân phận bị đát mà chế độ Bắc Kinh đang dành cho chính người dân Hoa Lục. Ngược lại, quả thực cũng chưa có gì bảo đảm tuyệt đối rằng mai đây, lịch sử sẽ phê phán chế độ Bắc Kinh chỉ là một hang ổ của ác thú. Bởi vì, theo kinh nghiệm mà con người có được cho tới nay, hầu như chế độ nào cũng có một số người ngưỡng mộ. Những Tần thủy Hoàng, Néron, Hitler... trên một phương diện nào đó vẫn còn ngồi vững trên ngôi thán tượng.

Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là vai trò của chế độ Bắc Kinh trong đời sống chính trị thế giới hiện nay. Hết sức tự nhiên chế độ Bắc Kinh đã hiện hiện như một cái đích giữa xạ trường và tự hào với thế đứng đó. Chế độ Bắc Kinh cũng trở thành một động lực đáng kể trong số các động lực kết hợp hai kẻ thù tay không thể đội trời chung là Nga và Mỹ. Cùng với thời gian, sự vươn lên của chế độ Bắc Kinh đã đẩy lấn chính bạn bè thân thuộc sang phía đối nghịch. Trong cuộc Âu du mới đây, khi đề cập đến đời sống tương lai của cộng đồng thế giới, Tổng thống Mỹ Nixon đã nói về chế độ Bắc Kinh như một trái bom nổ chậm đe dọa làm tan tành hết. Đáng kè hơn nữa là quan niệm của ông Nixon hầu như không khiến ai phải ngạc nhiên cả.

(Xem tiếp trang 47)

CHỦ ĐỀ
ĐỜI SỐ 54 :
CHÁNH PHỦ HÒA GIẢI

Viễn tượng của một cuộc phiêu lưu

Từ thế kỷ trước, do một quan điểm chính trị viễn kiến, Trung Hoa đã được mệnh danh là «con sư tử đang ngủ». Tước hiệu này khiến người dân Trung Hoa có thể tìm được một niềm tự hào ngay giữa lúc đang bị các cường quốc xâu xé. Nhưng cũng chính tước hiệu này đã dự phần không nhỏ vào những nguyên cớ buộc chế độ Bắc Kinh hiện nay phải lao vào một cuộc phiêu lưu : chọn lựa thế đứng đối nghịch với nước CS anh em, Liên Bang Sô Viết. Mãi tới tháng 6-1969, nhân kỷ đại hội CS Quốc tế tại Mạc Tư Khoa, người ta mới được nghe nhắc tới chủ thuyết « chủ quyền hạn chế » của Brejnev. Tuy nhiên, có lẽ ngay từ năm 1949 hoặc lâu hơn thế nữa các lãnh tụ Đỏ tại Bắc Kinh đã nhìn thấy thân phận của mình qua hình ảnh một con sư tử bị nhốt trong lồng sắt. Quả thật đây là một thân phận hết sức hầm hố, nhất là khi con sư tử đã có một thời oanh liệt và còn muốn sống tiếp cuộc đời oanh liệt đó. Vì thế, Mao trạch Đông đã phải chọn lựa thế đứng đối nghịch với Kruschev và cố gắng tới mức tối đa trong ý hướng tự biến thành một lãnh tụ CS chính thống duy nhất sau cái chết của Staline. Đích nhắm mà Mao trạch Đông nhất định vươn tới là phải gồng mình lên tới mức độ có thể phá tan chiếc lồng sắt « chủ quyền hạn chế » do chế độ Mạc Tư Khoa tặng cho các quốc gia Cộng sản khác. Thế nhưng, sau trận Châu Đảo vào đầu năm 1969, viễn tượng cuộc phiêu lưu của Mao Trạch Đông cũng không sáng sủa lắm. Bóng tối bao trùm lên mọi niềm hy vọng của chế độ Bắc Kinh không phải là sự chênh lệch về sức mạnh quân sự giữa Nga Sô và Trung Cộng mà chính là ảnh hưởng của của phiêu lưu đối với thế giới chính trị quốc tế. Cho tới khi xảy ra trận Châu Đảo, Nga Sô chưa hề có một liên hệ chính thức nào với Cộng Hòa Liên Bang Đức. Hơn thế nữa, cho tới ngày đó, trong các luận điệu tuyên truyền của Nga Sô, Cộng Hòa Liên Bang Đức còn được mô tả như một quốc gia thù địch nguy hiểm. Vậy mà Cộng Hòa Liên Bang Đức đã được đại diện chính thức của chế độ Mạc Tư Khoa

các cường quốc Tây Phương để biến Hoa Lục thành một hòn cát đảo. Thành ra, nếu cuộc phiêu lưu của Mao có thể giúp chế độ Bắc Kinh phá vỡ được chiếc lồng « chủ quyền hạn chế » thì cũng hứa hẹn sẽ dẫn Hoa Lục vào một cảnh ngộ bị vây hãm ngặt nghèo, khủng khiếp. Chứng liệu cho nhận định trên có lẽ đã có khá đầy đủ trong vòng vài tháng nay, sau khi Nga Sô chính thức ký kết một thỏa hiệp với Cộng Hòa Liên Bang Đức và nhất là sau khi kế hoạch Rogers về vấn đề Trung Đông được chấp thuận. Gió không những chỉ xoay chiều mà còn đe dọa sẽ biến thành một cơn lốc cuốn sụp hẳn chế độ Bắc Kinh đã được chính Nga Sô mệnh danh là « chế độ quốc gia cực đoan và tàn bạo ». Nhưng dầu sao thì họ Mao cũng không thể bỏ cuộc phiêu lưu vì đã bước vào quá sâu và súng đạn đã lèa tiếng công khai tại Châu Đảo.

Trận Châu Đảo trong cuộc xung đột Nga Sô – Trung Cộng

Nga Sô và Trung Cộng có một đường biên giới chung dài khoảng 8000 cây số. Trước khi xảy ra cuộc chạm súng đầu tiên giữa quân đội hai bên, lực lượng biên phòng của Nga Sô có khoảng 15 sư đoàn với quân số ước chừng 150 ngàn người. 150 ngàn người để trấn giữ 8000 cây số thi chắc chắn phải có nhiều sơ hở. Những sơ hở này đã được Trung Cộng khai thác triệt để hâu tung vào lãnh thổ Nga Sô, những toán đặc công, những đội tuyển truyền, có nhiệm vụ gây rối và khích động một cuộc dậy loạn chống lại chế độ Mạc Tư Khoa. Người ta không thể quyết đoán từ ngày nào, Trung Cộng đã tung ra những hành động trên, nhưng cuộc xung đột Mạc Tư Khoa Bắc Kinh đã công khai mở màn từ cuối năm 1960 tức là đã kéo dài tới 9 năm tính đến khi có cuộc chạm súng. Việc các đơn vị Trung Cộng xâm nhập biên giới Nga Sô, do đó, không thể hiểu là một sự lầm lạc vô tình mà phải coi là hành động có chủ ý. Người ta cũng không rõ trước ngày 2 tháng 3 năm 1969, các toán biên phòng Nga Sô đã lẩn nấp phát giác sự xuất hiện của binh sĩ Trung Cộng trong lãnh thổ Nga Sô hay

UYÊN THAO

TRẬN CHÂU ĐẢO và TÂM SỰ

MAO TRẠCH ĐÔNG



Không Tuy nhiên, nhìn vào khoảng thời gian kéo dài trên, người ta cũng phải hiểu rằng không có sự bất ngờ trong cuộc chạm súng ngày 2 tháng 3 năm 1969. Cả hai phe hầu như đều chờ đợi cái ngày đó. Ngay sau khi nhận được những tin tức đầu tiên về trận đánh này, các chuyên viên về tình hình Cộng Sản đã quả quyết đây không phải là tai nạn do sự hiểu lầm của các đơn vị nhỏ mà chính là kết quả của một quyết định từ cấp trung ương không muốn kéo dài thêm giai đoạn chống đối nhau bằng nước miếng nữa. Các chuyên viên trên đã viện dẫn một số biến cố liên tục từ những năm 1965 liên hệ tới chính sách đối nội và đối ngoại của Nga Sô và Trung Cộng để hỗ trợ cho nhận định trên.

Về phía Trung Cộng, người ta lưu ý trước nhất tới sự thi nghiệm thành công việc chế tạo bom nguyên tử. Tính đến ngày 27 tháng 12 năm 1966, Trung Cộng đã cho nổ trái bom nguyên tử thứ năm và theo sự tiết lộ của một khoa học gia Mỹ nói tiếng Ralph Lapp thì Trung Cộng đã có khoảng 59 trái bom loại trên. Song song với sự thành công đó, phong trào Vệ Bình Đỏ và cuộc Cách Mạng Văn hóa tại Hoa Lục cũng cho thấy một bước tiến khác của Mao Trạch Đông và các đồng chí: bước tiến hướng về sự củng cố thế lực của phe Mao Trạch Đông. Cho tới năm 1966, Lưu Thiểu Kỳ vẫn giữ vai trò Chủ tịch Nhà Nước và chia sẻ một phần thực quyền lãnh đạo đảng kè đổi với họ Mao. Sau phong trào Vệ Bình Đỏ và cuộc Cách Mạng Văn Hóa, Lưu Thiểu Kỳ đã thực sự bị hạ bệ. Sự kiện này, trước mắt các chuyên viên tình hình về những vấn đề Cộng Sản, đã được ghi nhận như sự kiện mở đầu cho một cuộc chiến bị thực thi một kế hoạch mới. Nói một cách khác thì khởi từ năm 1966, Mao Trạch Đông đã bước vào giai đoạn chót trong chương trình thanh toán những trở ngại nội bộ.

Cũng trong thời gian đó, một loạt các biến cố đã xảy ra tại các quốc gia thuộc khối thứ ba tại Á Châu, diễn biến nhất là tại Nam Dương và Việt Nam. Trong khi chế độ thân Bắc Kinh tại Nam Dương bị sụp đổ, quân đội Mỹ lại ào ạt tiến vào miền Nam Việt Nam.

Mặt khác, Mạc Tư Khoa trở lại ve vãn chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan và trên mặt báo chí khắp thế giới, người ta thường thấy những tin tức cho biết có thể sẽ có nhiều khối quốc gia Áu châu đổi với sự nghiệp của ông ta. Một kinh nghiệm về hành vi của Krushev đối với Staline, Mao Trạch Đông đã nghĩ tới ngày mà xác ông dù được lòng kính vẫn có thể bị lôi ra để ném xuống biển cho cá mập. Mỗi ưu tư đó hầu như đã lớn hơn lên cùng với sự già tăng ánh hưởng khá rõ rệt của Lưu Thiểu Kỳ. Lưu là một đồng chí lão thành của Mao, nắm quyền Chủ tịch Nhà nước, nhưng lại chủ trương một đường lối chính trị không phù hợp với chủ trương của Mao. Trong khi Mao cho rằng phải đẩy mạnh chiến tranh nhân dân để bành trướng ánh hưởng theo chiến lược Lãm Bưu thì Lưu lại chấp nhận khuynh hướng sống chung hòa bình của các lãnh tụ điện Cầm Linh.

Trong phạm vi nội chính, Lưu đã chống lại kế hoạch «Bước Nhảy Vọt» do Mao đề xướng. Mỗi ưu tư của Mao đặt vào thái độ có thể của thế hệ thứ ba, vì thế, cũng đặt ngay cả vào thái độ hiện tại của Lưu Thiểu Kỳ. Để giải tỏa mối ưu lo ấy, Mao đã lao vào cuộc phiêu lưu chống đối chế độ Mạc Tư Khoa. Trong cấp thời, chống chế độ Mạc Tư Khoa có nghĩa là đặt Lưu Thiểu Kỳ vào cái thế phải chọn lựa hoặc theo Mao như một đế tử trung thành hoặc chống lại Mao để bị thanh toán. Lưu Thiểu Kỳ đã chọn con đường thứ hai và kết quả đã xảy ra đúng dự tính của Mao Trạch Đông.

Nhìn xa hơn về tương lai, chống chế độ Mạc Tư Khoa có nghĩa là bị kín những ngõ ngách có thể làm xuất hiện tại Hoa Lục một phong trào xét lại. Mao Trạch Đông có vẻ tin chắc rằng nếu có phong trào này thì số phận của ông ta sẽ là số phận của Staline.

Kết quả, ngày 2 tháng 3 năm 1969, trận Châu Đảo bùng nổ. Trận đánh nhỏ giữa vùng sa mạc mênh mông này chắc chắn không có một ý nghĩa đáng kể nào về mặt quân sự nhưng trên phương diện chính trị lại chứng tỏ một bước ngoặt vô cùng quan trọng: hai đối thủ đã chính thức đánh thắng vào nhau.

Tâm sự Mao Trạch Đông

Qua sự ghi nhận của các nhà ngoại giao Tây phương có mặt tại Bắc Kinh thì mỗi ưu tư lớn lao nhất của Mao Trạch Đông là mỗi ưu tư về thái độ của thế hệ thứ ba



đối với sự nghiệp của ông ta. Một kinh nghiệm về hành vi của Krushev đối với Staline, Mao Trạch Đông đã nghĩ tới ngày mà xác ông dù được lòng kính vẫn có thể bị lôi ra để ném xuống biển cho cá mập. Mỗi ưu tư đó hầu như đã lớn hơn lên cùng với sự già tăng ánh hưởng khá rõ rệt của Lưu Thiểu Kỳ. Lưu là một đồng chí lão thành của Mao, nắm quyền Chủ tịch Nhà nước, nhưng lại chủ trương một đường lối chính trị không phù hợp với chủ trương của Mao. Trong khi Mao cho rằng phải đẩy mạnh chiến tranh nhân dân để bành trướng ánh hưởng theo chiến lược Lãm Bưu thì Lưu lại chấp nhận khuynh hướng sống chung hòa bình của các lãnh tụ điện Cầm Linh.

Có lẽ vì thế, họ Mao đã có một chấp nhận mở các cuộc hòa với Nga Sô và vào ngày 21-9-69 chấp thuận cho Chu Ân Lai ra Thủ tướng Nga Sô Kossyguine thi hành Kế hoạch Bắc Kinh. Nhưng gặp gỡ này và các cuộc gặp sau đó lại không đem lại một quả nào. Hiện nay, người ta thấy có những dấu hiệu chứng Bắc Kinh muốn nói chuyện với Mỹ. Người hùng cô đơn Hoa Lục đã cảm thấy một cách

não một vài thế hệ mà có thể tìm được bảo đảm muôn đời cho sự nghiệp của mình. Và như thế, mỗi lo bầy giờ của Mao Trạch Đông chắc chắn chỉ có thể là mối lo làm cách nào để kết thân được với Mỹ. Tâm sự này quả là phực tạp và người ta lại có thể đặt câu hỏi rằng: « Nếu Nixon trở thành bạn tri kỷ của Mao Trạch Đông thì có gì bảo đảm cái thế hệ thứ ba vừa được tẩy não lại không tự động tẩy não lại? » Có lẽ giờ này Mao Trạch Đông còn chưa kịp nghĩ tới điều đó hoặc bởi tin chắc ở kết quả cuộc Cách mạng Văn hóa hoặc bởi quá lo ngại về viễn tượng sụp đổ của chế độ Bắc Kinh trong cái thế bị đánh bốn bề. Nhưng mai đây họ Mao chắc sẽ có dịp nghĩ tới và như thế, mối lo lại vẫn trở về nguyên vẹn.

Thánh kinh CS có thể thắng bom

nguyên tử, theo tư tưởng của Mao nhưng hẳn không bao giờ có thể giúp Mao trach Đông tìm được một sự thanh thản cho tâm hồn.

« Chiếc xác lồng kính của mình rồi sẽ ra sao? » Tâm sự này sẽ dày vò Mao trach Đông như trước đây hơn 2 ngàn năm liều thuốc trường sinh đã hành hạ tâm tri Tân Thủy Hoàng. Giác mạo tạo một sự nghiệp oanh liệt muôn đời đã đoạt mất giấc ngủ cần thiết của con sư tử đầu đàn để dây nó vào một cuộc quay cuồng trong đó tự hào và hoảng sợ luôn luôn chen lẫn. Cuộc quay cuồng này đã đang và sẽ còn ánh hưởng như thế nào với nếp sống của bày sư tử con không chỉ vừa thức dậy mà đã bị buộc phải bỏ ngủ suốt hai mươi năm qua? Câu trả lời hẳn đã được tìm thấy

tình xa

Tháng năm về ngoài nội
Nghe lửa đốt trăm miền
Tôi xa em tháng tám
Đốt lửa lòng quàng xiên

Tình đã vỡ trên tay
Khi qua chiếc cầu vắng
Tôi xui lòng nín lặng
Chút hẹn hò hôm nay

Tình đã lên ngọn nắng
Tôi trải nỗi phiền lòng
Khi qua cǎn phố hẹp
Ngờ một chút nhớ mong

Bây giờ hạ trên tay
Mặt trời khuất thành phố
Tôi thả lòng bụi bay
Ngoài chập chờn hư vô

Bây giờ hạ trên tay
Mặt trời rách giữa chợ
Tôi dám vỡ cuộc tình
Tôi dám vỡ trang thơ

Tình đã vỡ trên tay
Em phà hơi đặc được
Tôi một mình cất bước
Lắp tim sáng giữa ngày

Hạ tình trên ngọn nắng
Hạ tình trên ngọn tóc
Em xé rời, trống vắng
Tình xa rời, chẳng mong

Bây giờ con nước vỡ
Tôi thả tình theo xuôi
Em xa rời có nhớ
Xin thấp súng môi cười I

CAO NGUYỄN VŨ

xa lạ

Tôi về thành phố
Nhìn mưa chiều bay
Tìm em cuối ngõ
Đường hun hút dài

Tôi về thành phố
Thèm hơi ẩm quen
Bài ca sáo ngứ
Ngợt bờ môi mềm

Tôi về thành phố
Hàng cây ngu ngơ
Đường trăm lối rẽ
Một mình vu vơ

Tôi về thành phố
Tâm hồn khói mây
Bước chân phù phiếm
Tiêu hoang một ngày,

SONG NHỊ



KHA TRẦN ÁC

Toa thuốc Mao chủ tịch
tặng Hồ chủ tịch
đành riêng cho «phún»

Số này là số đặc biệt về TC. Đầu Gói xin kể câu chuyện thực trào phẫn tràn dưới đây :

Khi phát động phong trào thi đua tăng năng xuất, nhà nước miền Bắc sợ các phụ nữ chú trọng vào chuyện yêu đương, chuyện chồng con rồi lờ là công tác nêu vội để ra chính sách 3 khoan để ràng buộc. Ba khoan là khoan luyến ái, nhưng nếu đã trót nhăng nhít với nhau thì khoan kết hôn, còn khi đã lấy nhau phải khoan sinh nở. Các lãnh tụ CS tinh thật chín, bận bịu yêu đương, lo để dài thì còn làm cai quái gì được nữa.

Đồng thời với phong trào thi đua và chính sách 3 khoan nêu trên, miền Bắc lại cho nhập cảnh từ TC một loại «đồ» bằng ni lông mang tên «vòng kinh Trung Quốc» để phụ nữ ráp vào cái lá đà trước khi chung dung với đàn ông. Loại vòng xoắn này tuy có công dụng ngừa thụ thai nhưng rất lanh kinh mảnh thì giờ về chuyện lấp vào thảo ra cũng như về chuyện lo khứ trùng và gìn giữ. Các dựa rựa có máu nóng nhiều khi muốn tóm tem là 1 quả chớp chảo theo du kích chiến (đánh mạnh, đánh mau, thu gọn chiến trường mau dọn mau lẹ) tất nhiên không thể nào chịu được cái thứ vòng.. vo uay. Việc phổ biến vòng kinh Trung Quốc đã thất bại. Muốn phụ nữ tăng năng xuất tối đa trong công tác lết phải nghĩ cách khác mới ổn.

Mao trach Đông ở tit mãi bên Hoa lục mà cung tim cách giúp cho

phụ nữ miền Bắc có sức khỏe để thi đua. Mao kè vội mấy đơn thuốc Bắc (!) chuyển qua tay chủ tịch Hồ chí Minh. Ba bài thuốc Mao gửi, bài đầu để phụ nữ uống thèm bồ phổi, 2 bài sau để ngừa thai. Chắc trước khi họ bút kè đơn, Mao đã cho rằng đàn bà vốn là giống yếu đuối, nếu làm quá tắt sinh ốm yếu ho hen hại đến chân phế, vậy bồ phổi là việc phải lo trước nhiên hậu mới nghĩ tới chuyện ngừa thai.

Mấy bài thuốc này thấy ghi trong 1 cuốn nhật ký nhỏ xíu dát bén trong xú chieng (rên xác nữ) cán binh VC Nguyễn thị Thịnh 21 tuổi sinh tại thôn Đạm phong, xã Cường lập, huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc chết trong trận đánh tại Đặc Khu Quảng Đà hồi tháng tư vừa qua, do 1 người bạn của Đầu Gói vừa ở chiến trường về ghé lại cho. Vết máu ở ngoài bìa và các phia gáy đã xám màu nhưng vẫn sắc mủi tanh mốc. May mắn là chữ ở trong tuy bị nhòe nhạt cả nhưng còn đọc ra. Cuốn nhật ký đó sở hữu chủ nó phải dấu sát ngực vì lệnh trên cấm không được mang theo ra mặt trận chứ không hẳn vì trong đó có mấy bài thuốc quý. Và chẳng qua mấy bài thuốc này cũng chỉ là 1 hình thức động viên tinh thần các phu nữ đi B (miền Nam) chứ đã xâm nhập qua những nẻo rừng núi chập chùng thì làm gì có thuốc để bóc, có siêu để sắc nữa. Y như kiều gà chơi cho uống mệt gấu, linh đánh thuê lè dương trong khâu phân hành quân được phái 1 chai nhỏ rượu rum loại mạnh, hoặc như các cán binh VC con trai mang theo mình 1 gói bách phiến tinh. Khung A của sự kiện

325 xâm nhập mang theo 7 nữ cán bộ hộ lý nhưng cả 7 người này đều phải quay về Bắc vì không vượt nổi Trường sơn. Tiếp đến khung B. Khung C gồm thành phần của các sư đoàn 308, 320 vào đã rái rác có bông dâng phụ nữ mang theo những toa thuốc mà Đầu Gói xin trao tặng nguyên vẹn sau đây :

1.— Đơn thuốc của bác Mao tặng bác Hồ để phụ nữ thêm bồ phổi

Sa sâm	: 3 chi
Phục linh	: 3 chi
Bạch truật	: 3 chi
Cam thảo	: 3 chi
Đương quí	: 3 chi
Thục địa	: 15 chi
Đỗ trọng	: 2 chi
Bạch thược	: 3 chi
Ngưu tất	: 2 chi
Độc hoạt	: 2 chi
Phong phong	: 2 chi
Tần giao	: 2 chi
Thục đoạn	: 2 chi
Kỷ tử	: 2 chi
Tào nhàn	: 1 chi
Đại táo	: 5 chi
Trần bì	: 2 chi
Nam hồi	: 1 chi
Quế tâm	: 1 chi
Song truật	: 3 chi
Thiên niên kiện	: 5 chi
Phong đảng	: 5 chi
Long nhãn	: 10 chi
Hoài sơn	: 5 chi
Nhục thompson	: 2 chi

a) Phương pháp chế: Bò tát cả những vị trên vào siêu, đồ 3 bát ăn cơm nước lă sắc lom rom (tranh sắc bằng cùi gỗ xoan) đến khi có chừng 1 bát nước thi gán ra, lát để 3 bát nước lă nữa sắc lă lấy 1 bát

vật bã đi, đồ nước 1 và nước 2 vào siêu sắc lấy 1 bát ruồi.

b) CÁCH DÙNG :

Uống khi đói, giữa 2 bữa cơm, mỗi lần nửa bát. Nhớ hâm nóng thuốc trước khi uống. Uống chừng 10 thang sẽ có kiến hiệu. Kiêng rau muống, đậu xanh và những đồ già thuốc.

Thuốc này có thể tán nhỏ, rây kỹ như bột để dùng cho tiện nhưng không công hiệu bằng lối sắc nước. Pha vào với nước cơm đặc, mỗi lần 2 thia nhỏ và cũng uống khi đói, giữa 2 bữa cơm.

2.— Tránh thụ thai

BÀI I :

Rượu trắng 6 lạng
Hồng hoa 1 lạng
Ngâm Hồng hoa vào rượu trắng
đến 21 ngày, dùng vài thưa sạch
lọc sang chai khác để dùng.

CÁCH DÙNG :

Khi giao cấu xong, người phụ nữ phải ngồi dậy ngay và phải vặn mình qua lại mấy cái rồi dùng nước tẩy pha muối rửa sạch cửa mình. Đoạn uống ngay một chén nhỏ rượu hồng hoa đã ngâm sẵn sẽ tránh được thụ thai.

BÀI 2 :

Sau khi giao cấu xong, người phụ nữ phải ngồi dậy ngay và phải vặn mình mấy cái rồi dùng nước uống với 1 thia muối đã nguội sẵn.

Làm như thế, tinh trùng tan tiết ngay không kịp kết thai. Không phản ứng tác hại gì.

Trong cuốn nhật ký còn chú thích là bài tránh thụ thai số 1 đã được ông Phạm khắc Hiếu 86 Hàng Mã Hà Nội và bài 2 được ông Đặng Định Báu, Long Biên số nhà 92, khôi 49 Hà nội bàn cãi và khen ngợi trong Tạp chí Đông y số 51 tháng 7.1964 do Hội Đông y MB. xuất bản. Vì không có trong tay tờ tạp chí đó nên Đầu Gói phải mang 3 bài thuốc trên đến hỏi ông đồng y sĩ Nguyễn Ngọc Trinh ở 441 Lý thái Tổ Chợ Lớn xem ông định được tính và giải đoán ra sao.

Hầu đọc giả còn nhớ ông Trinh là 1 đồng y sĩ gia truyền, tổ phụ ông đã từng là ngự y và những bài thuốc nổi tiếng như Nhất dạ ngũ giao sinh lực tử của vua Minh Mạng, chữa cạn thị bằng thuốc Bắc v.v... đều ở trong cuốn y gia sưu tập của giang họ ông mà trước đây có

lần nhật báo Sống và Đời đã trích đăng. Ông Trinh cho rằng bài thuốc để đàn bà uống bồ phổi đánh đơn như vậy là đúng, hợp với tạng người Á đông làm lụng vật vả, ít được nghỉ ngơi và thiếu chất bồ dưỡng. Riêng về bài tránh thụ thai bằng cách dùng hồng hoa ngâm rượu, lấy lý mà xét thì cũng thấy hợp, bởi được tính của hồng hoa là tán huyết, lại ngâm rượu nữa. Nhưng uống như vậy sợ hao chân âm, có thể sinh nhức đầu và kỵ nhất đối với những người có áp huyết cao.

Ý kiến riêng của ông Trinh là như vậy. Xin các ngài danh y khác lên tiếng xem sao.

Giang thương số phong thanh

«Đời» trong số trước đây đăng tải bài báo của tạp chí Văn Học Hà nội phê bình tiểu thuyết Yêu của Chu Tử. Đầu Gói muốn viết 1 bài đáp lễ, nhưng vì không phải 1 cây bút lý luận văn nghệ. Đầu Gói chỉ nêu dưới đây một vài cảm nghĩ vụn vặt.

Tác giả bài phê bình tiểu thuyết của Chu Tử nhận định rất đúng về căn bệnh cô đơn, căn bệnh bất lực, căn bệnh chống đối tiêu cực, mờ mộng hão huyền của lớp người «tri thức tiêu tư sản» miền Nam. Tác giả đứng trên lập trường giai cấp đấu tranh, «trả bài» rất thuộc, rất đúng lập trường, phân tích rất đúng lập trường. Chỉ tiếc rằng Đầu Gói đã từng làm theo lời «dạy» của tác giả, đã từng «giác ngộ», đã từng tranh đấu với cái nhẫn quan của một đảng viên CS, phân biệt rõ ràng đâu là lực lượng tiến bộ, đâu là lực lượng thoái hóa, vậy mà cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Không chỉ Đầu Gói cô đơn, Đầu Gói dám cam đoan tất cả các đảng viên CS đều cô đơn, cô đơn hơn Đầu Gói là đẳng khác. Còn ai cô đơn hơn Staline? Còn ai cô đơn hơn Mao trach Đông? Mao trach Đông không những là kẻ cô đơn nhất nhân loại, Mao trach Đông còn là đứa mờ mộng hão huyền, yêu đương lẳng lặng y hệt một gã «tri thức tiêu tư sản» chả thể mà «người» lấy rất nhiều vợ, có hàng tá người yêu, người nào cũng trẻ, cũng đẹp. Người vợ thứ tư của «Người», Người con đặt cho một cái tên thật mờ mộng là Giang Thanh, rút từ hai câu thơ của Tiền Khoái:

Khúc chung nhân bất kiến

Giang thương số phong thanh
Hai câu thơ mà những kẻ nồng bi của họ Mao đã dịch sang Anh văn là :

After the music is over and everyone is gone.
I see green mountain peaks reflected in the river.

Đúng thế! Khi khúc nhạc chấm dứt và tất cả đều ra đi, ta chỉ còn nhìn thấy những ngọn núi xanh soi mình xuống giòng suối, cô đơn! Mao trach Đông cô đơn nhưng Mao chủ tịch được an ủi hơn Hồ chủ tịch một điều, là Mao chủ tịch có vô số em út, yêu một cách lâng man như Hồ chủ tịch thì hoàn toàn cô đơn, đếch có người yêu nào cho đỡ buồn!

Trong số báo này, có bài «Đời sống từng giờ của 750 triệu dân Trung hoa hiện tại». Tài liệu này là một tài liệu xác thực, khách quan. Đọc bài đó, các bạn thấy 750 triệu dân Trung hoa cô đơn một cách kinh khủng trong cái tập thể vĩ đại một tỷ người. Suốt từ 5g30 sáng đến 11 giờ đêm, phải đọc kinh nhặt tung Mao chủ tịch 10 lần, ngủ dậy là đọc kinh, trước khi đi ngủ cũng đọc kinh, ăn cũng đọc kinh, ia cũng đọc kinh, mần ái tình cũng đọc kinh, chỉ được sống cho Đảng, cho Mao chủ tịch; không được một phút nào, sống cho mình, cô đơn biết chừng nào! Cô đơn gấp nghìn lần cái cô đơn của người «tri thức tiêu tư sản».

Cô đơn là căn bản, là số kiếp của con người. Chúng ta sống một mình, chết một mình. Cô đơn làm lớn con người. Cho nên xin ông CS ở tạp chí Văn Học đừng lên án cái bệnh cô đơn của Chu Tử.

Lửa Hà thúc Nhơn

Nhiều bạn tỏ ý lo ngại vụ Hà thúc Nhơn rồi sẽ rơi vào quên lãng, ngọn «lửa» Hà thúc Nhơn, bùng lên, rồi sẽ tắt ngóm. Các bạn đừng lo. Ngọn lửa Hà thúc Nhơn sẽ cháy mãi mãi. Chiều ngày 6-10 tại tòa soạn báo Đời, đáp lời kêu gọi của Bác sĩ Phạm Văn Lương, một số anh em có tam huyết đã họp tại tòa soạn báo Đời để thảo luận về vụ nuôi dưỡng ngọn lửa Hà thúc Nhơn, gây một phong trào Hà thúc Nhơn. Số báo tới, Đời sẽ tường thuật cuộc họp. Đời với các bạn đã gửi thư về hướng ứng «Đảng Hà thúc Nhơn», xin các bạn ráng đợi, sẽ có tin vui.



BÚT THÉP

TÍNH SỐ ĐÒI

Mũi kim bí mật

Chờ đợi đã trở thành thói quen của dân chúng VN, nhưng có lẽ từ lâu lắm, người ta mới có dịp chờ đợi một số sự việc trong tin tưởng sẽ biết rõ kết quả sau một thời gian ngắn như ở những ngày cuối cùng của tháng 9 vừa qua. Mặc dù PTT Kỳ tuyên bố một cách chắc chắn rằng ông sẽ đi bất cứ nơi đâu, bất chấp mọi nguy hiểm để nói lên tiếng nói của dân tộc VN, người ta vẫn chờ đợi ngày ông có mặt tại Ba Lê. Đồng thời, trước thái độ gay gắt của một số DB và trước những cuộc tấn công bằng mieng của Hành pháp đối với bắn tuyên bố của DB Ngô công Đức, người ta cũng chờ đợi một sự thay đổi khi DB Ngô công Đức trở về Saigon. Thực tế đã đáp ứng sự chờ đợi đó một cách không hào hứng bao nhiêu. Sau khi tới Ba Lê, PTT Kỳ tuyên bố ông quyết định hủy bỏ chuyến đi Mỹ dự phong trào March for Victory. Ngày 28-9-70, tại Saigon, DB Ngô công Đức tuyên bố với báo chí rằng ông không nói và làm những việc mà người ta gán cho ông. Thế là cùng lúc hai trái bóng được thổi căng phòng bỗng nhất loạt rẹp xuống. Về trường hợp của DB Ngô công Đức, 1 DB khác cho biết Hành pháp và Lập Pháp chưa thể có thái độ quyết liệt ngay với ông vì sợ chạm với 1 «thế lực thứ 3 bí mật».

Mũi kim chích thẳng trái banh Ngô công Đức sau tiết lộ trên càng trở nên bí ẩn cũng như mũi kim đã chích thẳng trái banh Nguyễn C. Kỳ, sau khi ông định chính nguồn tin cho rằng ông không đi Mỹ chỉ vì áp lực của chính quyền Hoa Thịnh Đốn. Nhưng dư luận có vẻ đồng ý rằng các mũi kim bí mật trên không ở ngoài tầm tay của người Mỹ. Sau khi đặt chân lên cung Tràng, người Mỹ đã chia sẻ quyền hành của ông Trời, ít nhất là trong những vấn đề liên hệ tới cuộc chiến VN hiện nay. Cũng nên ghi thêm rằng phe phản chiến Mỹ đã tự ý bãi bỏ cuộc diễu hành dự định tổ chức chống lại phong trào March for Victory, sau khi được tin PTT Kỳ không sang Mỹ.

Ngưng bắn tại VN.

Một nguồn tin từ Mạc Tư Khoa cho biết Nga đã ký với Tây Đức một thỏa ước về khoa học. Thỏa ước này được kí như thành quả đầu tiên của việc hai quốc gia trên quyết định không chống đối lẫn nhau trong thỏa ước ký kết vào tháng 8 vừa qua.

Tầm quan trọng của thỏa ước này được nêu ra do sự trạng toàn bộ đầu não của chính quyền Hoa Thịnh Đốn đã kéo hết sang Âu Châu và sự trạng chiến tranh Jordanie đã được các quốc gia Á Rập dập tắt. Tổng thống Nixon hiện nay có mặt tại Ai Nhĩ Lan, sau khi gặp TT Nam Tư, thống chế Tito và tiếp xúc với các nhân vật quan trọng của Mỹ tại Âu Châu. Tại đây, TT Nixon sẽ đích thân nghiên cứu kế hoạch 8 điểm của Nguyễn thị Bình và theo một số nguồn tin, ông đã ra lệnh cho đại sứ Bruce tiết lộ những quyết định mật của Mỹ về việc rút quân khỏi VN cho các trưởng phái đoàn Cộng Sản. Tất cả cho thấy Mỹ đã chứng tỏ một cách tích cực, quyết tâm giải quyết các vụ Trung Đông và Việt Nam. Một nguồn tin khác thuật lại lời của Thượng Nghị Sĩ Scott, lãnh tụ Cộng Hòa tại Thượng Viện Mỹ, cho hay rằng TT Nixon đã quyết định rút quân khỏi VN với một nhịp độ mau lẹ hơn đồng thời có thể công bố một quyết định mới trong khoảng từ 4 đến 20 tháng 10 về chiến cuộc VN. Dư luận dự đoán rằng đây có thể là quyết định đơn phương ngưng bắn của Mỹ. Hãng AP cũng cho biết là chính phủ Saigon sẽ được tham khảo ý kiến trước khi quyết định trên được công bố. Nhìn qua phiên họp 1.10.70 tại hòa đàm Ba Lê, người ta không thấy có những dấu hiệu về quyết định trên, nhưng những sự việc ở bên lề lại chứng tỏ ngược lại. Trước hết, người ta ghi nhận thái độ mềm dẻo ngọt của PTT Kỳ đối với Cộng Sản tại Ba Lê để góp phần khai thông cuộc hòa đàm. Trong khi đó, các giới chức quân sự Mỹ tại VN cho biết Mỹ đã đếm được ngày thứ ba không có binh sĩ Mỹ bị chết tại VN, kể từ đầu năm 1970. Những sự việc này chắc chắn không phải ngẫu nhiên xảy ra, tương tự như cuộc đì chơi qua Anh Quốc của PTT Kỳ từ ngày 5 tới 10-10-70 là dịp TT Nixon có mặt tại Luân Đôn.

Cây gậy TC và bánh xe hòa bình Đông Dương

Ngày 1.10 là ngày Quốc Khánh của Trung Cộng lần thứ 21. Trong dịp này, Chu Ân Lai đã tuyên bố tiếp tục giữ vững lập trường chống cả Nga lẫn Mỹ.

Nguồn tin ngoại giao từ Luân Đôn còn cho biết Bắc Kinh đã thắng tay bác bỏ một đề nghị của Nga muốn cả 2 nước ký một thỏa ước bắt đầu

gần. Trước đó ba ngày, ngày 27.9.70, đài phát thanh Mạc Tư Khoa cũng kịch liệt đả kích toàn bộ lý luận của Mao Trạch Đông, kết án Mao kỳ thị chủng tộc, phản bội Lê Nin và phá hoại phong trào Cộng Sản. Cuộc khâu chiến lần này có thêm sự tham dự của Albania và đặc biệt là của Bắc Việt, nhưng trong khi Albania mạt sát Nga cấu kết với Mỹ thì Bắc Việt chỉ ca ngợi Trung Cộng. Theo một số quan sát viên thì đây có thể coi là một trở ngại cho việc thu xếp vấn đề hòa bình Việt Nam, vì BV đã ngả nhiều hơn về Trung Cộng trong lúc Mỹ vẫn chưa thực sự xích lại gần nỗi với chế độ Bắc Kinh. Tuy nhiên, trở ngại này không được coi là thuộc loại quyết định bởi tình hình vẫn có thể diễn biến với một vài thay đổi trong tương lai. Vẫn theo các quan sát viên trên thì thái độ quyết liệt của TC cũng giống như thái độ đòi hỏi quá đáng của phe CS tại Ba Lê. Tất cả sẽ được xoay chuyển lại ít nhất là cũng có sự giảm bớt đòi phán đền để có thể đi tới một thế tương nhượng. Đây là một nguyên tắc mới của CS: tiến thật sâu để khi phải lui sẽ giữ nguyên được mức đứng mong mỏi.

Người hùng Ai Cập không còn nữa

Biển cổ có thể làm đảo lộn mọi dự đoán về công cuộc vận động hòa bình VN chính là cái chết của Tổng thống Ai cập Gamal Abdel Nasser. Nasser sinh năm 1918, linh hồn của lực lượng Cách mạng Ai cập lật đổ quốc vương Farouk vào tháng 7-1952. Tổng thống của quốc gia trên từ tháng 6-1956 và sau đó trở thành lãnh tụ số 1 của khối các quốc gia Á Rập. Nasser chết vì bệnh tim vào chiều ngày thứ hai 28-9-70 sau buổi họp bế mạc thương đỉnh các quốc gia Á Rập để dập tắt chiến cuộc Jordanie. Chiến cuộc này bùng nổ sau khi kế hoạch Rogers nhằm giải quyết mối xung đột Do Thái — Á Rập được chấp thuận và đã được kề là một mối đe dọa cho nền hòa bình Trung Đông. Trên căn bản liên hệ của các sự việc người ta kết luận: đó cũng là mối đe dọa cho mọi bài toán hòa bình tại Đông Nam Á. Bởi nếu cuộc chiến Trung Đông tái phát có nghĩa là Nga đã không làm xong được phần cam kết có thể có của mình là Mỹ thực hiện cam kết chấm dứt chiến cuộc Đông Dương. Vì vậy, với tư cách là một nhân vật có khuynh hướng thân Nga, Nasser đã nỗ lực giải quyết chiến cuộc Jordanie.

Ngày 27 tháng 9 năm 70 quốc vương Hussein và lãnh tụ các lực lượng du kích Palestine, Arafat đã ký kết một thỏa hiệp ngừng bắn theo sự đàm xếp của Nasser. Cái chết của Nasser khiến nhiều người nghĩ là có thể sẽ có nhiều bất trắc xảy ra vì khối các quốc gia Á Rập không còn một nhân vật nào có đầy đủ uy tín như Nasser để thống nhất đường lối hành động cho toàn khối. Thành ra vừa nhận được tin mừng là đã đạt được thỏa ước ngừng bắn tại Jordanie, người ta lại nhận ngay được tin buồn là người có thể tiếp tay cho các lãnh tụ Cầm Linh không còn nữa. Kossyguine, đã khóc ròng khi tới Le Caire điều tang. Có lẽ đây là lần đầu, một chính khách không phải khóc theo kiểu cá sấu.

Hai viễn tượng Trung Đông sau cái chết của Nasser

Ảnh hưởng cái chết của Nasser đối với tương lai vùng Trung Đông cũng hết sức sâu đậm, nhất là đối với khối các quốc gia Á Rập. Trong cuộc xung đột với Do Thái, người Á Rập đã cho thấy một tinh thần chủng tộc hết sức mãnh liệt. Tuy nhiên tinh thần quốc gia của các quốc gia Á Rập cũng mãnh liệt không kém. Chính tinh thần này đã khiến sự thành lập một quốc gia Cộng Hòa Á Rập Thống Nhất bị tan vỡ ngay sau khi mới có sự kết hợp giữa Ai Cập và Syria. Cho tới nay, sở dĩ khối Á Rập còn duy trì được một đường lối hoạt động chung chỉ vì Nasser đã tạo được một uy tín vượt lên trên hết các lãnh tụ khác. Vì thế, cái chết của Nasser có thể dẫn các quốc gia Á Rập tới thế không còn đứng chung trong một mặt trận nữa. Sự trạng này sẽ mở ra những cửa ngõ lớn để các quốc gia Mỹ, Nga và có thể cả Trung Cộng nữa đưa ảnh hưởng vào Trung Đông một cách mạnh mẽ hơn. Cho tới nay, hai viễn tượng đã được nêu ra. Thứ nhất là khối các quốc gia Á Rập có thể lọt hẳn vào vòng chi phối của Mỹ hoặc Nga, nhất là Nga do những liên hệ sẵn có. Trước đây, Nasser là người bạn lớn của Mạc Tư Khoa, nhưng Nasser cũng chính là con đẻ chặn đứng ảnh hưởng Cộng Sản ngoài biên thùy các quốc gia Á Rập. Với một đường lối ngả về khuynh hướng xã hội Nasser lại không chấp nhận cho Cộng sản được phép hoạt động công khai trong lãnh thổ các quốc gia Á Rập, nhất là tại Ai Cập. Suốt 14 năm lãnh đạo quốc gia này, Nasser luôn luôn coi Cộng sản là các phần tử ở ngoài vòng pháp luật. Vậy, cái chết của Nasser cũng có thể trở thành một may mắn cho Nga Sô. Tuy nhiên trong cái may lại có sẵn cái rủi. Vì trước đây Cộng Sản nếu không thể hoạt động công khai tại các quốc gia Á Rập, nhưng Nga Sô vẫn tin tưởng nắm được toàn bộ khối này qua đường lối chính trị thân hữu của Nasser. Khi cần một đồng minh tích cực trên thế giới cũng như khi cần thực hiện một nước cờ tại Trung Đông, Nga Sô đã có sẵn người để sở cậy là Nasser. Nay, Nasser không còn nữa và Nga dù có gấp dẽ dàu vẫn cần phải có nhiều nỗ lực hơn. Cái rủi nguy hiểm hơn là Mỹ có thể nhân cơ hội để nhảy vào Trung Đông, vận động để chi phối một vài quốc gia phá nát một điểm tựa độc quyền của Nga Sô trong nhiều năm nay. Và càng ngày càng nguy hiểm hơn nữa nếu Trung Cộng len được chân vào vùng đất này. Đây là viễn tượng thứ hai được đề cập tới cho Trung Đông sau cái chết của Nasser sẽ phân thành nhiều nhóm nhỏ chịu sự chi phối nặng nề của cả 3 quốc gia Nga — Mỹ — Trung Cộng. Trong trường hợp này không những khối Á Rập sẽ suy yếu mà cuộc diện tình hình thế giới còn khó tránh khỏi căng thẳng vì có thêm một lò lửa.

LUẬT SƯ TR. VĂN TUYÊN NGHĨ GÌ VỀ

MAO
TRẠCH
ĐÔNG

và LỤC ĐỊA TRUNG CỘNG

Lê Đình Thông

ĐỜI: Luật sư có cho rằng TC là nguyên nhân chính tạo nên tình trạng bất ổn định thường trực ở vùng ĐNÁ, nhất là các quốc gia trên bán đảo Á-Âu-Hoa (Indochine) ?

LS TRẦN VĂN TUYÊN: Trước hết, mình không nên quên rằng đã ngực giòng lịch sử, TC là 1 nước làm bá chủ của những nước trong khu vực ĐNÁ trước khi có những người Á-Âu chinh phục quyền đế họ trong khu vực này. Mặc dù những nước đó coi là độc lập nhưng vẫn là chư hầu của Trung Quốc như VN, Ai Lao, Chân Lạp (Kampuchia), Nam Dương (Indonesia), Điện Biên. Thế cho nên tất nhiên là TC vẫn muốn lập lại vị trí xưa là nước bá chủ của Á-Âu và ĐNÁ nói riêng sau khi các nước Tây Phương đã hết quyền chi phối chính trị ở khu vực ĐNÁ. Đó là đường lối chính của TC.

ĐỜI: Như vậy, Luật sư nhận



định nghĩa nào về vai trò của TC trong vấn đề VN ?

LS. TUYỀN: Riêng đối với Việt Nam thì cái thế của Trung Cộng hết sức quan trọng, phao thi về phương diện văn hóa. Vả lại Việt Nam và Trung Hoa có biên giới chung nên Bắc Việt trực tiếp tiếp xúc với Trung Cộng. Do đó, dù muốn dù không, ảnh hưởng của Trung Cộng rất lớn. Việc VNCH phải dựa vào viện trợ của Hoa Kỳ để bảo tồn sự sinh tồn của mình làm Trung Cộng lo ngại. Sự hiện diện của 600 ngàn quân Hoa Kỳ và đồng minh ở Việt Nam khiến Trung Cộng coi như sự đe dọa thường trực đối với sự sống còn của họ. Trung Cộng ít nhất cũng duy trì được Bắc Việt ở trong phạm vi ảnh hưởng của họ, vì Bắc Việt là một đường ranh giới đối với máy tính Hoa Nam (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam). Do đó, Trung Cộng hết

sức chú ý đến thế quân binh chính trị ở Đông Nam Á. Bất cứ một giải pháp nào liên hệ đến các nước trong vùng Đông Nam Á phải có sự hiện diện và chấp nhận của Trung Cộng.

Theo ý tôi, việc Mỹ quyết định rút quân ở Việt Nam làm cho TC bớt lo việc Hoa Kỳ dùng VN làm căn cứ tấn công họ. Chính sách hòa hoãn của Mỹ đối với các nước Cộng sản, nhất là cái chính sách không coi Trung Cộng là kẻ thù bất cộng dài thiền nữa có thể làm cho Trung Cộng xét lại chính sách ở khu vực Đông Nam Á và tạm thời chấp nhận một thế quân binh chính trị nào đó để Đông Nam Á tạm thời có hòa bình.

Chính vì đường lối mà tôi dự đoán đó khiến tôi hy vọng rằng hòa bình ở Việt Nam có thể có được với một điều kiện là nước Việt Nam của chúng ta — nói cả hai

— không bị coi là một căn cứ công đối với Trung Cộng. Một giải pháp hòa bình tất phải đề ý đến yếu tố đó.

ĐỜI: Với các cuộc thử bom nguyên tử và dự định thí nghiệm hòa tiễn hàn lục địa, Trung Cộng, với tư cách một cường quốc nguyên tử, phải chàng là một yếu tố làm quân binh chính trị quốc tế ?

LS. TUYỀN: Ngày bây giờ, Trung Cộng cũng đã là một yếu tố hết sức quan trọng trong chính trị thế giới. Một quốc gia có tới 100 triệu dân với những tài nguyên hết sức phong phú như Trung Hoa, lại được một kỷ luật như chế độ Cộng sản dẫn dắt thì tất nhiên có một ảnh hưởng rất lớn trong các vấn đề chính trị quốc tế. Việc Trung Cộng trở thành một quốc gia nguyên tử lại càng tăng thêm sự quan trọng của quốc gia đó. Tất nhiên là việc phát triển về mặt nguyên tử của Trung Cộng còn tiềm tàng xa Hoa Kỳ. Liên Sô nhưng họ tiến vào con đường đó thì thấy họ cũng nhanh chóng. Họ đó không có nghĩa Trung Cộng có hy vọng trở thành bá chủ toàn cầu.

Cái đe dọa diệt chủng do việc này dụng vũ khí nguyên tử cũng như việc chinh phục không gian đã làm giảm bớt tranh chấp trên quả đất này.

ĐỜI: Như vậy, theo ý Luật sư việc Trung Cộng gia nhập Liên Hiệp Quốc có hiệu quả làm giảm bớt tình trạng căng thẳng trên thế giới ?

LS. TUYỀN: Tôi cho rằng việc cho Trung Cộng vào Liên Hiệp Quốc có lợi hơn là để Trung Cộng ở ngoài LHQ. Khi nào Trung Cộng được công nhận là 1 cường quốc và được gia nhập LHQ, có thể họ sẽ có một chính sách hiếu hòa hơn.

ĐỜI: Chủ thuyết của Nixon « Á-Âu của người Á-Âu » về một khía cạnh nào đó phải chàng là công nhận cho Trung Cộng có một vai trò ở Á-Âu ?

LS. TUYỀN: Tôi chắc là khi đưa ra chủ thuyết Á-Âu của người Á-Âu ông Nixon cũng nghĩ đến điều đó, Trung Cộng không thể làm bá chủ ở Á-Âu được vì vị trí không cho phép như vậy. Khi nói tới việc « Á-Âu của người Á-Âu »

Luật Sư TRẦN VĂN TUYÊN, một chính khách có tư thế rất vững vàng trên chính trường miền Nam đã dành cho tuần báo ĐỜI một cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho số chủ đề « Trung Cộng » tại Văn phòng Luật sư của ông vào 11 giờ sáng thứ sáu ngày 2-10 vừa qua.

Ngoài các vấn đề về lực lượng Trung Hoa hay có liên hệ đến Trung Cộng, một vài vấn đề thời sự khác cũng đã được đề cập tới trong cuộc phỏng vấn này như các vấn đề ngưng bắn, hòa bình, cải tổ nội các v.v...

Sau đây, mời các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn.

với nhau, Bắc Việt sẽ vẫn chịu ảnh hưởng của Cộng sản và nhất là TC. Còn miền Nam chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng của các nước Tây phương.

ĐỜI: Trong một cuộc tiếp xúc với tuần báo ĐỜI, khi đề cập về một giải pháp hòa bình, LM. Bửu Dưỡng đề nghị lập một Ủy Hội Kiểm soát Quốc tế gồm 5 nước trong đó có Trung Cộng. Theo ý Luật sư, đề nghị cho Trung Cộng kiềm soát ngưng bắn ở Nam Việt Nam có thể chấp nhận không ?

LS. TUYỀN: Việc cho Trung Cộng tham dự vào một Ủy hội Quốc tế không phải là việc cần thiết. Theo ý tôi, định thức kiểm soát Quốc tế để cho các nước trung lập có lẽ đúng đắn hơn. Lê tất nhiên các nước trung lập đó phải được cả hai phe chấp nhận và ủng hộ thì mới làm việc được.

ĐỜI: Cuộc cách mạng văn hóa là một trong số các vấn đề nội bộ của Trung Cộng được dư luận đặc biệt lưu ý tới. Theo ý luật sư, cuộc cách mạng này có phải là một cuộc cách mạng cần thiết ?

LS. TUYỀN: Cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trach Đông là cần thiết cho Mao để lấy lại sự kiểm soát của đảng. Sau khi lấy lại sự kiểm soát của đảng rồi thì không cần cuộc cách mạng văn hóa này nữa.

ĐỜI: Trên đây luật sư đã nhận định về vai trò TC trong việc dàn xếp vấn đề Việt Nam. Luật sư có nghĩ là Trung Cộng có thể sẽ đóng một vai trò nào đó ở Nam Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh không ?

▶

LS. TUYỀN: Trung Cộng chắc sẽ không có vai trò gì ở Nam Việt Nam nếu có hòa bình mai sau, không biết lâu hay chóng. Tôi nghĩ là sẽ có hai nước Việt Nam sống riêng rẽ nhưng có thể cộng tác

vẫn đề đó. Tôi muốn nói đến việc Trung Cộng, Liên Sô giúp đỡ Bắc Việt. Mặc dù hai nước Trung cộng Liên Sô đã có xung đột với nhau nhưng họ vẫn cộng tác với nhau trong việc giúp đỡ Bắc Việt. Vũ khí, hàng hóa... của Liên Sô được vận chuyển qua Trung Hoa mà không gặp khó khăn gì, chứng tỏ hai nước này bắt buộc phải dựa vào nhau để đương đầu với thế giới tây phương.

Tuy nhiên, với việc tranh chấp giữa Nga Sô và Trung cộng làm ta hy vọng rằng hai nước này sẽ tách rời nhau. Thế giới sẽ không còn chia làm 2 phe như khoảng thời gian sau. Thế giới Đại chiến thứ 2 mà trở thành một thế giới đa cực (multipolaire). Như vậy mối đe dọa đối với sự sống còn của thế giới tự do cũng bớt đi một phần nào.

THUỐC SÂU RĂNG VIỆT NAM NAM KÝ

(Của giòng họ Nguyễn Quang
gia truyền ở Bắc Việt)

Có bán nhiều nơi tại Hải Ngoại. Của người giòng họ. Cũng được kế nghiệp phát triển tại các quốc gia cư trú Quốc ngoại.

— Được liệu Sứ Xở (VN). Dồi dào khí lực «nguyên khí tạo hóa vũ trụ», khí thiêng Sông Núi (VN). Được liệu sơn hà bảo vệ tiềm lực, gốc tinh, Quê Hương Dân Tộc. Linh diệu phi thường.

— «Bí Pháp» gia truyền đặc biệt của giòng họ Nguyễn Quang ở BV.

— Dụng diệu khoa học, ÂM DƯƠNG LÝ, đồng phương linh động giữa : Vũ Trụ — Nhân Sinh (của Y giới VN phục vụ Nhân Sinh) (Vũ Trụ, Nhân Sinh, Gia Đình, Tò Quốc, Nhân Loại)

Nội danh tại Nội Quốc năm 1965 (KS 1.387)

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh đau rãnh. Bồ sinh lục rãnh. Giả chưa rãnh rãnh. (Coi toa rõ)

THUỐC HAY GIÁ RẺ : Phụng sự Quê Hương (VN), Phục hưng kinh tế Xứ sở — Phục vụ đồng bào Quốc Nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát, Quogo (cua) Hậu Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu Phú Lãm Cholon. Thuốc Cao 50\$.
Nước 35\$ sấp lén...

ĐỜI : Theo tiến trình thực tế của một quốc gia cộng sản khác với sự kiện của Marx, phải chăng tình trạng của Trung Cộng hiện nay cũng tương tự như tình trạng của Nga dưới thời Staline.

Như vậy, luật sư có nghĩ rằng trong tương lai, Trung Cộng cũng sẽ theo chủ nghĩa xét lại, và chấp nhận một hình thức tư bản nào đó?

LS. TUYỀN : Cái hoàn cảnh của hai nước Trung Hoa và Liên Sô khác nhau. Ở Trung Hoa có một yếu tố quan trọng là yếu tố tự trị địa phương đã có từ mấy ngàn năm nay. Mao và đảng CS Trung hoa đã thành công trong việc thống nhất nước Trung Hoa đến nay đã 20 năm nay. Nhưng bây giờ chúng ta đã thấy một sự rạn nứt giữa chính sách của Trung ương và chính sách của địa phương. Do đó, sự thống nhất Trung Hoa có thể đi đến một hình thức nào khác hơn là hình thức một chánh quyền trung ương mạnh. Hơn nữa ông Mao trach Đông cũng đã lớn tuổi, thì chắc cũng không tồn tại được lâu nữa.

Sau khi ông ta mất rồi thì không còn một nhà lý thuyết nào có ảnh hưởng sâu xa tới vận mệnh của Trung Hoa lục địa như ông Mao trach Đông nữa. Khi đó yếu tố địa phương sẽ hết sức quan trọng. Mỗi địa phương sẽ có đời sống tự lập hơn. Do đó mà chủ thuyết của Mao trach Đông có thể mất ảnh hưởng đối với đa số nhân dân Trung Hoa và không phải là có một chủ nghĩa xét lại như ở Liên Sô mà có thể chủ nghĩa xã hội — tức chủ nghĩa Cộng sản — sẽ biến thể thành nhiều chủ nghĩa khác.

ĐỜI : Theo ý Luật sư, ngoài tư cách một nhà lãnh tụ chính trị, có thể coi Mao là một nhà cách mạng, một người giải phóng, một lý thuyết gia chính trị, hay một danh hiệu nào khác?

LS. TUYỀN : Một nhà đại cách mạng, không thể chối cãi được. Mặc dù ông ta là một tri thức, ông ta hết sức thực tế, do đó ông ta đã thành công ở Trung hoa.

ĐỜI : Chủ nghĩa Mao (Maoism), theo ý Luật sư, có giá trị gì về phương diện tư tưởng chính trị?

LS. TUYỀN : Chủ nghĩa Mao trach Đông lợi hại và cũng vì đi

sát với thực tế. Nhiều điểm minh không thể không chú ý tới. Vì dù cải cách nông thôn, chính sách đối với trí thức.

Dù minh không đồng ý nhưng cũng phải thấy rằng chủ nghĩa Mao là lợi hại đã đưa tới sự thành công của Trung Cộng.

ĐỜI : Luật sư có thể nói lược qua về chính sách của Mao đối với trí thức?

LS. TUYỀN : Đối với trí thức, họ Mao dùng trí thức nhưng mà ghép vào một khuôn khổ kỷ luật. Không bao giờ Mao trach Đông chỉ trích tri thức là tri thức phòng trà, tri thức sa lông.

Một vài vấn đề thời sự:

ĐỜI : Theo sự tường thuật của báo chí, mới đây, khi đề cập về trường hợp DB Ngô công Đức, LS. có cho rằng vấn đề chống Cộng không thể quan niệm như trước. Vậy với tình thế hiện nay, Luật sư quan niệm về chống Cộng như thế nào?

LS. TUYỀN : Vấn đề đó thì sự thực tôi không đủ dữ kiện của vấn đề đưa một giải pháp hòa bình cụ thể được, nhưng đại khái thì tôi có thể nói là: Dù nói ra hay không, giải pháp đó là hình thức sống chung hòa bình giữa những người cộng sản và không cộng sản với những bảo đảm để cho mọi khuynh hướng chính trị có thể cạnh tranh với nhau trong phạm vi luật pháp và tôn trọng quyền lợi căn bản của con người.

Đó là nguyên tắc thôi, Còn về những yếu tố cho một giải pháp hòa bình rất phức tạp, chỉ có những người ở trong chính quyền mới đủ yếu tố để xây dựng một giải pháp cụ thể.

LS. TUYỀN : Khi trả lời câu hỏi của báo chí về trường hợp DB Ngô công Đức, tôi có nói là trong công cuộc tìm kiếm hòa bình, bất cứ ai cũng có quyền đưa ra giải pháp. Nhưng tôi cho rằng giải pháp Ngô công Đức không thực tế. Tôi không muốn rằng người ta mỗi khi thấy người nào khác ý kiến liên lạc là Cộng sản, là Trung lập, là muốn phá hoại... Họ viện, các cơ quan chính quyền cũng như báo chí hay bất cứ đoàn thể chính trị nào cũng có quyền và có bổn phận tranh luận về những giải pháp hòa bình, của người ta đưa ra. Riêng về việc Ngô công Đức, tôi nói rằng ông Ngô công Đức nhân danh một dân biểu đưa ra giải pháp hòa bình, Hạ Viện có thể đưa giải pháp đó ra mà thảo luận, cho ý kiến. Báo chí cũng có thể công kích hay tán thành. Còn riêng đối với chúng tôi

các đoàn thể chính trị thì cho giải pháp đó là không thực tế, và không quan trọng đến nỗi phải công khai là thái độ mặc dù trong nội bộ chúng tôi có đem ra thảo luận.

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí, tôi không hề nói gì về việc xét lại vấn đề chống cộng.

Giải pháp hòa bình : Sóng chung Quốc — Cộng

ĐỜI : Theo ý Luật sư, với các điều kiện và trong một hoàn cảnh như hiện tại, giải pháp nào được coi là hợp tình hợp lý nhất để đem lại hòa bình cho miền Nam Việt Nam?

LS. TUYỀN : Vấn đề đó thì sự thực tôi không đủ dữ kiện của vấn đề đưa một giải pháp hòa bình cụ thể được, nhưng đại khái thì tôi có thể nói là: Dù nói ra hay không, giải pháp đó là hình thức sống chung hòa bình giữa những người cộng sản và không cộng sản với những bảo đảm để cho mọi khuynh hướng chính trị có thể cạnh tranh với nhau trong phạm vi luật pháp và tôn trọng quyền lợi căn bản của con người.

Đó là nguyên tắc thôi, Còn về những yếu tố cho một giải pháp hòa bình rất phức tạp, chỉ có những người ở trong chính quyền mới đủ yếu tố để xây dựng một giải pháp cụ thể.

LS. TUYỀN : Khi trả lời câu hỏi của báo chí về trường hợp DB Ngô công Đức, tôi có nói là trong công cuộc tìm kiếm hòa bình, bất cứ ai cũng có quyền đưa ra giải pháp. Nhưng tôi cho rằng giải pháp Ngô công Đức không thực tế. Tôi không muốn rằng người ta mỗi khi

thấy người nào khác ý kiến liên lạc là Cộng sản, là Trung lập, là muốn phá hoại... Họ viện, các cơ quan chính quyền cũng như báo chí hay bất cứ đoàn thể chính trị nào cũng có quyền và có bổn phận tranh luận về những giải pháp hòa bình, của người ta đưa ra. Riêng về việc Ngô công Đức, tôi nói rằng ông Ngô công Đức nhân danh

một dân biểu đưa ra giải pháp hòa bình, Hạ Viện có thể đưa giải pháp đó ra mà thảo luận, cho ý kiến. Báo chí cũng có thể công kích hay tán thành. Còn riêng đối với chúng tôi

vậy, tôi hy vọng phải thay đổi phương pháp làm việc cũ: bảo thủ phong kiến, tinh thần vô trách nhiệm — bằng phương pháp làm việc hữu hiệu hơn.

Tóm tắt lại, tôi muốn thay đổi cái quốc sách và tác phong rồi mới nói thay đổi nhân sự. Còn nếu chỉ cải tổ chính phủ để đưa người này, người kia vào thì không ích lợi gì.

Tháng 10 này có ngưng chiến

ĐỜI : Dự luật hiện rất lưu ý đến nguồn tin nói rằng việc ngưng bắn có thể thực hiện được trong tháng 10 này. Cần cù vào hoàn cảnh thực tế, và với sự hiểu biết riêng, Luật sư có tin rằng nguồn tin đó là xác thực?

LS. TUYỀN : Về ngưng chiến thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ được thực hiện sớm ngày nào hay ngày nay để tránh bớt những sự tang tóc, phả hoại. Ta có thể quan niệm rằng cuộc ngưng chiến đó là những cuộc ngưng chiến đó là những cuộc ngưng chiến như hồi tháng 7-1954. Tết hay dịp Phật đản) kéo dài ra, không phải kéo dài vô hạn mà kéo dài 5,3 tháng để ngưng bắn giết nhau rồi trong khi đó hai bên tích cực tìm một giải pháp hòa bình. Như vậy thì sự ngưng chiến mới có ý nghĩa. Cũng có những người quan niệm rằng phải có một giải pháp hòa bình xong rồi sẽ có sự ngưng chiến như hồi tháng 7-1954. Cái đó cũng là một quan điểm.

Năm 1971 sẽ có hòa bình?

ĐỜI : Với sự diễn tiến của tình hình như hiện nay, Luật sư có tin rằng «trái mộng hòa bình» sẽ chín vào năm 1971 tới đây không?

LS. TUYỀN : Hòa bình phải do hai bên cùng có ý chí muốn hòa bình đã. Thị tôi cũng hy vọng trong năm 1971 tình thế có thể đưa hai bên tới một hoàn cảnh phải chấp nhận một giải pháp hòa bình nào đó. Tất cả việc này còn tùy thuộc chính sách của mỗi bên tham chiến, nhưng hoàn cảnh quốc tế có thuận lợi cho hòa bình hơn. Đó là một hy vọng.

Chiến tranh — Hòa bình còn tùy thuộc thiện chí và quyết định của những người có trách nhiệm trong chiến tranh này, không những BV, Nam Việt, còn cả các cường quốc như HK, Nga v.v.. nữa.

THƠ THƠ

T
H
O



LỜI GỬI NGƯỜI NẰM XUỐNG

Đắp hy vọng lên mồ người đã chết
Dù sao lui mà cũng đã yên xuôi
Trong cuộc chiến đặt dờ như nỗi chết
Cũng mồ yên mà đẹp dựng lên rồi

Khi đã kết những vui buồn háng chia
Những căm hờn khi trả lại trần gian
Nếu nằm xuống còn cười vui hy vọng
Là ước mơ một cõi chết hay hoàng
Là ước mơ một thiên đường toàn
thiện

Trong hư vô khép kín mọi linh hồn
Bởi nơi đó đã không còn tham vọng
Và hận thù xâu xé suốt trăm năm

Đã có mặt tự trong rừng thê thảm
Của loài người từng dấu măt ăn năn
Sợi hạnh phúc khác chi vòng nô lệ
Sống khôn cùng cho cõi sống nát bãm

Xin đừng thở nhọc nhăn cho cõi sống
Niềm hân hoan cùng thấp nén hương
đời

Trong cuộc chiến đặt dờ như cái chết
Dù sao lui mà cũng đã yên xuôi

TRẦN TƯỜNG TRÌNH

MAI SAU

thả hồn rồng sợi bay cao
ta lên cõi nhớ vẩy chào tay không
biết em nay đã có chồng
biết ta nay có cả không gian buồn
sợi tình thả khói bay luôn
đốt hồng trái chín trên vườn hư vô
mai sau theo chuyến ngựa thồ
còng lưng với bộ xương khô về trân
gấp người mừng tủi phân vân
có không em hối, cắn phân trước mor /

CAO NGUYỄN VŨ



Trung Cộng với cục diện Việt Nam

● LÝ ĐẠI NGUYỄN

Hiểm họa chiến tranh của thế giới ở hậu bối thế kỷ hai mươi này, có thể nói đều phát xuất từ Trung Hoa Lục Địa và chung quanh vấn đề TC. Cuộc chiến VN và ĐNA là một diễn hình, kẽ cả cuộc chiến tranh tại TC, tuy phát khởi từ mâu thuẫn nội tại của các dân tộc trong vùng, nhưng cường độ tăng giảm của nó phần lớn lại cũng vì vấn đề Hoa lục.

Chiến tranh VN nổ ra, dưới hình thức du kích nhân dân, là nằm trong chiến pháp thôn tính thế giới của TC. Theo quan niệm của Trường Chinh một lãnh tụ BV trung thành với đường lối Mao trạch Đông, thì phải dùng người địa phương để phát động và nuôi dưỡng chiến tranh lâu dài, lần lần tiến tới đoạt chính quyền.

Cộng sản VN khi tạo chiến tranh nhân dân, đã có một lợi điểm sắc bén, là nhờ dư âm của cuộc kháng chiến chống Pháp. Và giới lãnh đạo Miền Nam sau năm 54 đã không phát xuất từ cuộc đấu tranh của dân chúng. Không có quan điểm dân chúng, không ước định được tầm mức của chiến tranh nhân dân do CS chủ trương. Nên không chặn đứng ngay được cuộc chiến đó từ trong trứng nước.

Khi lực lượng chiến đấu của CS tại Nam Việt đã khá mạnh, giới lãnh đạo mới lo đổi phò, nhưng lúc đó, chính quyền miền Nam đã phạm vào quá nhiều lỗi lầm rồi. Tinh cách độc tài Gia đình trị đã lộ diện. Các lực lượng quốc gia có lý tưởng chống Cộng đã bị tiêu diệt, miền Nam chỉ còn lại những ẩn ác thù hận chánh quyền. Nhờ đó CS đã cuốn hút được những phần tử bất mãn đồng đảo để thành lập tám binh phong cho họ, đó là Mật trấn Dân tộc GPMN, gồm phần lớn là trí thức tiêu tư sản làm mặt nồi.

Xã hội miền Nam mỗi ngày một suy sụp, các lực lượng quốc gia mỗi ngày một tan vỡ, trái lại trong tư thế đấu tranh, CS đã mỗi ngày một có tru thế. Nếu cứ chiến pháp đó mà tiến, thì chưa biết rằng, tình thế sẽ ra sao. Nhưng có điều chắc là đà hơn một lần Đảng Cộng sản Trung Hoa thắng được phe quốc gia cũng nhờ chiến pháp đó. Nếu họ tìm được khe hở nào đấy của thế chiến lược Quốc tế, như

đã tìm được qua việc Mỹ quyết định ra khỏi lục địa Á châu năm 1949.

Lần này khác với năm 1949, người Mỹ lại không đứng ngoài đảo để nhìn vào lục địa nữa. Họ đã lợi dụng ngay cuộc chiến tranh do Cộng sản phát động ở Việt nam để mở đầu cho một giai đoạn tiến sâu vào lục địa. Trong việc Mỹ tái nhập lục địa này, có bàn tay của Nga, qua bài Hồ chí Minh tiếp sức.

Ông Hồ và những người thân Nga tại Bắc Việt như Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp đã đánh gục quan điểm của Trường Chinh để đem quân đội từ Bắc xâm nhập miền Nam. Dùng khi giới tối tân của Nga và các nước Cộng sản Âu châu để biến cuộc chiến tranh tại Nam Việt Nam từ du kích nhân dân sang trận địa quân sự. Đón Mỹ vào lục địa, không chế Trung cộng về phương nam, và nếu được thi đấu Mỹ và Trung cộng vào một chiến tranh quy mô.

Trong khi Mỹ vào Việt nam, Hoa lục bị đặt trong thế cô lập với thế giới bên ngoài. Các lãnh tụ Á Phi thân Mao đều bị đào chính. Đó là một cơ hội làm giàu cho nước Anh, vì Anh có Hồng Kông buôn bán thắng với Trung cộng. Chính vì không muốn để cho Anh tiếp tay cho Trung Cộng, nên Nga thỏa thuận với Mỹ giúp Ai cập và các nước Á rập phong tỏa kênh đào Suez, gây chiến tranh với Do thái. Tới nay chiến tranh Việt nam đã đến lúc phải ngưng, người Anh chịu đi trong quỹ đạo của Mỹ, nên chiến tranh Trung cộng phải chấm dứt trước chiến tranh Việt nam.

Người Mỹ lại một lần nữa muốn lui khỏi lục địa Á châu, nhưng lần rút lui này không giống lần trước. Có nghĩa là lui mà chờ đáp ứng tương ứng của Trung Cộng, để hai bên mở ra một giai đoạn sống chung Hòa bình mới. Trong khi đó nước Anh phải ở lại lục địa để lo phòng ngự, nhất là lo việc chuẩn bị cho chiến tranh Nhân dân của Trung cộng ở Đông nam Á. Nếu hình thái chiến tranh Nhân dân kiểu của Mao được duy trì tại Miền Nam cho đến giờ đoạn này, giai đoạn Mỹ — Trung Cộng đi trước với nhau thì quả tình Miền Nam này làm nguy là chắc

Hiểm họa Mao trạch Đông

Đánh Trung Cộng, hay hòa với Trung Cộng, mà không biết rõ về Mao Trạch Đông thì thật là nguy hiểm không cùng. Phải nói Trung hoa hiện nay là thứ Trung hoa Mao trạch Đông. Người ta thường nhắc đến tư tưởng Mao trạch Đông, nhưng đích ra Mao chẳng phải là nhà tư tưởng. Vì nếu có tư tưởng thì Mao đã không phải dựa vào tư tưởng của Marx. Nhưng Mao đã biết vận động chủ nghĩa CS vào với hoàn cảnh của Trung hoa. Đưa hình thái tổ chức CS vốn xuất phát từ xã hội kỹ nghệ vào với xã hội nông nghiệp. Vận động tối đa tinh thần chủng tộc để quốc của người Hán vào việc lãnh đạo, để tiến lên làm chủ hoàn cầu, trường hợp của Hitler xưa.

Người Tàu hàng mấy thế kỷ nay, đã bị giống da trắng khống chế, cầm phần tài sản đã nhiều, Nên khi Mao trạch Đông khai đúng nguồn thu hàn da trắng, nguồn cảm hứng để quốc xa xưa của Tàu, thì Mao nghiêm nhiên đã trở thành một người vĩ đại của họ rồi.

Thế nên Mao, tuy đã có thời kỳ bị các lãnh tụ TC thân Nga khống chế, mà Mao vẫn có thể quật ngược lại được. Vì đích ra các người thân Nga này, trước sau gì họ vẫn là Tàu, họ tuy lần được Mao, nhưng vẫn kính trọng Mao, bởi đó họ đã không diệt Mao, họ vẫn phải lấy Mao làm thần tượng để khống chế dân chúng và cán bộ Đảng.

Đến khi Nga quyết định dùng bàn tay ông Hồ chí Minh phát động chiến tranh kỹ thuật để mời Mỹ vào Lục địa, nhằm đẩy Mỹ vào cuộc chiến. Dùng Tàu để tiêu hao Mỹ và làm cho Tàu kiệt quệ, tránh nậu họa cho Nga. Vì trước đó dù Mao đã mất tri thế và quyền hành tại Tàu, nhưng trong khi nội bộ đảng CS Nga có nhiều thay đổi, sau cái chết của Stalin thì Mao một mình lèn án Nga, lèn án tập đoàn xít lại của Nga là đã phản bội lại lý tưởng CS và đầu hàng tư bản Mỹ.

Khi chiến tranh VN nổ ra. Cảnh thân Nga tại Tàu chuẩn bị đem quân xuống gia nhập cuộc chiến VN, thì Mao đã dùng uy tín của mình để ngăn lại. Ông lập luận rằng: Trung cộng không thể thua Mỹ trong bất cứ một thách thức nào, nhưng, nếu Tàu đánh nhau với Mỹ thì điều hiển nhiên là Tàu phải nhờ tài kỹ thuật của Nga. Như vậy là Tàu vô tình đã để cho Nga khống chế.

Quan niệm đó, được giới lãnh đạo Tàu đồng ý. Cùng lúc ấy Mao cho phát động phong trào «cách mạng văn hóa», dùng tới lực lượng thiếu niên của Tàu để hạ bệ toàn bộ hệ thống lãnh đạo thân Nga. Mao lại một lần nữa thống nhất được hệ thống lãnh đạo tại Tàu.

Đối với Trung Cộng hiện nay, Mao đã thiết lập được một chế độ khủng bố và kiểm soát hết sức chặt chẽ từ tư tưởng tới đời sống dân chúng. Mao đã dùng sức tay chà của dân Trung hoa để tiến tới tự lực tự cường. Xã hội Trung hoa hiện nay, không giống bất cứ xã hội nào khác. Con người Tàu bây giờ chỉ biết sản xuất. Toàn dân như một bầy sinh vật không lò làm việc luân phiên không ngưng nghỉ.

Không một người nào được quyền suy nghĩ, quyền đó là độc quyền của Mao. Người dân Trung hoa hiện nay có thể nói rằng hoàn toàn đã trở thành «Võ Ngã», chỉ có một thứ «Ngã» duy nhất là Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đang ứng dụng phương pháp làm chính trị của Đông phương nghĩa là sám vai trò thống trị muôn đời.

Muốn Trung Cộng hết nguy hiểm phải thắng được chiến pháp nhân dân giải phóng

Khi nói Trung cộng không đem quân tham chiến tại Việt nam, không có nghĩa là Mao đã bỏ ý đồ thôn tính Việt nam và thế giới. Vì Mao tự biết mình không thể đương đầu với một cuộc chiến tranh kỹ thuật, nên ngay từ khi còn ở chiến khu Diên An, Mao đã tận dụng phương pháp chiến tranh nhân dân. Mao đã thành công trong việc chiếm trọn Hoa Lục. Chiến tranh nhân dân vô hạn không phải là lúc nào cũng đánh nhau, trái lại có lúc phải biết liên hiệp với đối phương. Đã nhiều lần Mao liên hiệp với Tưởng trong việc chống Nhật. Mỗi lần liên hiệp như vậy, Mao lại thêm tru thế và có thời gian xây dựng cơ sở chiến tranh nhân dân.

Hiện nay Mao đang chủ trương dùng chiến tranh nhân dân trong việc thôn tính thế giới. 1— ở các nước mà cộng sản có nhiều ảnh hưởng với dân chúng, và chính quyền đương nhiệm có nhiều sơ hở bất công, thì Mao cho áp dụng chiến pháp nhân dân giải phóng. 2— Ở các nước mà chính quyền đương nhiệm muốn nương vào thế lực Trung cộng để tạo triều ngoại giao, thì Mao tổ chức các cuộc lấn quyền.

Việc lấn quyền của Mao đã thất bại ở nhiều nơi, qua các cuộc đảo chính chớp nhoáng của Nga Mỹ. Hiện nay các nước Á Phi và Nam Mỹ đều đã đề cao cảnh giác về chiến pháp nhân dân giải phóng của Trung cộng. Chỉ có Việt nam và Đông nam Á là vùng bị thử chiến tranh đó đe dọa nặng nhất.

Đáng kể là tại Việt nam. Vì từ lâu, vốn dĩ là đầu tàu của các biến cố Đông nam Á. Hiện nay, cuộc chiến tranh kỹ thuật đã hết nhiệm vụ. Ảnh hưởng của Nga mỗi ngày một giảm sút tại Bắc Việt. Phe thân Trung cộng sau ngày ông Hồ chết, đã phục hoạt. Có nghĩa rằng quan điểm chiến tranh do người địa phương đầu nhận của Trường Chinh lại có cơ hội áp dụng.

Nhưng liệu Cộng sản tại Miền Nam có đủ điều kiện từ chiến tranh kỹ thuật hạ xuống du kích nữa hay không. Hiện nay thì họ đang cố gắng để tạo điều kiện đó. Họ thỏa hiệp với bên này để có được những nơi an toàn ngay trên lãnh thổ Việt nam, vì khu an toàn tại Căm bốt không còn nữa. Họ đòi một thủ chính phủ không dám chống cộng tại Saigon phải thành hình. Để từ đó họ có thể cho cán bộ làm ung thủy Miền Nam, gây không khí của một cuộc chiến tranh giải phóng đợt hai.

Cá nhân ông Thiệu hay ông Kỳ ông Khiêm ra đi, đối với chúng ta chẳng nghĩa gì hết. Nhưng thực tế thì sự ra đi đó là một lối lo rất lớn. Vì hệ

(Xem tiếp trang 49)



GIANG THANH:

một bóng dáng đàn bà trên sân khấu chánh trị Tr. Cộng

**Khúc chung nhân bất kiến
Giang thương sô phong thanh**

TIỀN KHỞI

● Bài của THIỆN CĂN

Một tiền đề phải có và đủ.

Thiên hạ đã đưa nhau tìm hiểu bản tính người đàn bà và theo mỗi cách thế, mỗi lối nhìn riêng biệt gán cho đàn bà không biết bao nhiêu là định nghĩa, tông bốc vuốt ve có mà mạt sát khinh miệt cũng có. Là đứa hoa biết nói. Đứa hoa biết nói nhưng nói quá nhiều. Là con vật tóc dài, có đầu óc thiên tài và lại hay hướng bỉnh. Là bạn đường, là sự tò mò, nguồn an ủi tưới mát trong cuộc hành trình đầy buồn tẻ dài dặc, khô khan của người đàn ông. Đối với đàn ông, đàn bà là 1 thứ quấy rầy đến khó chịu nhưng rất cần thiết. Ở thời đại này, đàn bà là sự vùng dậy của cái giống (sex). Nhiều người có đầu óc tếu lại xuyên tạc câu châm ngòi Pháp có ý nghĩa tương tự: « mưu sự tại nhân thành sự tại thiên » biến ra câu « đàn ông đề nghị nhưng đàn bà quyết định, an bài » (L'homme propose mais la femme dispose). Thế nghĩa là đàn bà đã đóng vai Thượng đế trong cuộc đời người đàn ông. Nhất vợ nhì trai đấy.

Trong khi chú tâm vào việc tìm hiểu vai trò của Giang Thanh Đông dáng người đàn bà trong các hoạt động chính trị tại Hoa Lục hiện nay, tôi nhận ra một điểm thiết yếu rằng ở nơi người đàn bà Tàu này có một sự vùng dậy kinh khủng của cái giống — trường hợp hoàn toàn

trái ngược với phần lớn các phụ nữ Đông phương, và gần hơn cả, với phụ nữ Trung Quốc sống theo truyền thống Không Mạnh suốt giòng thời gian hơn 2000 năm qua. Người con gái bỏ chân, suốt đời giam mình trong phòng theo đúng quan niệm « nam ngoài, nữ nội », đi đâu phải ngồi trong kiệu buồng rèm kín, phải « thụ thụ bất thân » với đàn ông, đối với chồng lúc nào cũng cẩn trọng, cung kính như tiếp đón khách lạ, phải vẹn túc đức tam tòng... tất cả những hình ảnh giam hãm, khắc nghiệt nhưng đẹp đẽ, đáng thương, đáng phục và dễ mến ấy không còn tìm thấy một mảy may dấu vết nào nơi Giang Thanh, con gà mái số 1 hay gáy của miền lục địa vàng Trung quốc.

Sự thiếu sót đó hay gọi là sự xóa bỏ toàn vẹn cũng được — đã gây ra nhiều vấn nan. Người ta đặt dấu hỏi, phải chẳng đó là kết quả của sự thiếu giáo dục ngay từ thuở thơ ấu của Giang Thanh? Điều này sẽ tìm thấy dễ dàng khi nghiên cứu về phần tiểu sử. Cha mẹ chết sớm, học hành lạm nhạm, ông ngoại mang về nuôi, đi cầu bờ cầu bắt hết nơi này đến nơi khác...

Một dấu hỏi khác cũng được đặt ra: hay tại sự cấu tạo sinh lý nơi cơ thể con người Giang Thanh? Trong mặt mà bắt hình dong: người có vóc dáng cao quý huyền cái khỗ

trung bình của mọi người đàn bà Tr. hoa khác, có tấm thân tròn lẳn vừa vòng tay ôm của mọi cô đàn ông, đến nay ngoài cái tuổi ngũ thập nhì tri thiên mệnh rồi mà trông vẫn còn non nớt, phom phom như 1 trái hồng chín mùi luộn luộn phơi bày, mới gọi, khêu khích những kẻ thèm khát thú xác thịt. Nhiều nhà văn nhà báo Âu Mỹ khi viết về GT đã phải kêu ầm lên rằng sao lại có người có thể trẻ đến như thế được nhỉ, thật không thể ngờ ở nơi người đàn bà có nước da còn mơn mởn, cặp mắt còn long lanh đèn nhánh, thân hình còn tràn đầy nhựa sống thế kia lại đã « công » một số tuổi dày cộm ngoài 50 được.

Người ta khen ngợi, vì sự trái ngược giữa niết tuệ và sắc đẹp. Cứ theo lý luận thông thường và theo kinh nghiệm cụ thể, ngày xanh mòn mỏi thì má hồng phải phai pha, 2 cái đó, như 2 véc tơ song song tiến theo đường thẳng cùng chiều.

Về trường hợp Giang Thanh tôi cho rằng Tạo hóa đã nịnh đầm, đã chiều chuộng người đẹp chứ chẳng có 1 tí gì gọi là « ghen chi khách má hồng » cả. Thật oái oăm, Tạo hóa sụ Công, thản Cộng như thế mà vẫn bị Công hạ bệ mới đau chử. Ông Giời, Cộng coi như no па Giang Thanh còn đẹp, đẹp cái đẹp khỏe mạnh trong bộ quần phục lão sát người, cánh tay áo xanh nếp

cao, đầu đội kê-pi da gợn ghê như kiều Ngự Nhạn Trang. Không hiểu thời kỳ con soái trẻ cũng như những ngày tháng còn là 1 ngôi sao màn bạc của khung trời Thượng Hải, vận bộ xưởng xám bằng những loại hàng gấm đoạn đất tiên, nàng ta còn có sức mè hoặc, quyến rũ đến đâu.

Vẫn còn phải ca tụng thêm về sắc đẹp và thân hình của người đàn bà xa lạ và đáng kính sợ đó. Giang Thanh có tầm vóc rất vira phái, cao ráo đến chỗ như hợp cả lý lão sinh — công trình của 1 thứ hóa công nhàn rồi ngồi tỉ mẩn vì dù thi giờ không biết làm gì khác của 1 thứ Hoa công không quá keo kiệt nhưng cũng không quá vung phí. Sắc đẹp bên bì của Giang Thanh là sắc đẹp tự nhiên của Trời cho có bàn tay của con người dính vào để cho cái sắc đẹp đó kiều diễm thêm, hấp dẫn thêm thì đó chỉ là phụ không có gì đáng kinh ngạc. Cái thiên tạo là vĩ đại còn cái nhân tạo chỉ có những giá trị rất béo bở. Sở dĩ phải dài giòng như thế vì e có người sẽ nại có rằng tại Hoa Lục đã chế tạo được những món thuốc cải lão hoàn đồng kiểu H3 và nhiều bài khác công dụng rất hiệu nghiệm, và rằng chính chủ tịch Mao trạch Đông người chồng sau chót (?) của Giang Thanh rất vững về y lý Đông phương đã từng kề bài « Lão bang sinh chậu » tất nhiên ông cũng có thể cùng với toán đại danh y trong cung điện Bắc kinh soạn thảo ra những đơn thuốc cho người yêu nồng đê thêm trẻ đẹp mãi.

Sự trẻ mãi không già của Giang Thanh đã làm sụp đổ cái quan niệm cổ diền tướng như bất di bất dịch :

Mỹ nhân, tự cổ như danh tướng
Bất hừa nhân gian kiến bạch đầu
tạm dịch :

Người đẹp từ xưa như tường
gối
Chẳng đề nhân gian thấy bạc
đầu.

Con người có cái thân xác như vậy, lại sinh nhằm thời đại mọi nền tảng lễ giáo bị tan rã tận gốc rễ, giáo dục gia đình kém cỏi hời hợt, lún lén lại kinh lịch, tiếp xúc, va chạm nhiều với đủ mọi hạng người trong xã hội, làm sao con

người không khao khát một cuộc sống phóng túng hinh hài, phá vỡ mọi ràng buộc được. Về trường hợp Giang Thanh, những nhà nghiên cứu tâm sinh lý có thể mượn lý thuyết của Freud để giải thích mà không sợ cho là gượng ép. Cái tự ngã (Id) tức là cái bản năng động vật, bản năng con người hang đá nơi Giang Thanh trong 1 xã hội đầy rối loạn, nhiễu nhương đã được dịp để phát triển đầy đủ. Lợi dụng sắc đẹp săn cá, nàng đã tự tìm kiếm cho mình những thực phẩm trần gian, những khoái lạc xác thịt, kéo dài cuộc sống lá giò cành chim, vui đầy tháng cười thâu canh rất tự do bừa bãi vì đâu còn e ngại gì luật lệ xã hội có thể ngăn ngừa. Ngay ánh đèn sâu khấu và sự chói sáng mới mẻ của màn bạc là những chốn Giang Thanh đã lấn lướt nhiều năm tháng để thoả mãn khát vọng. Rồi những ngày sau này khi chạy theo chủ nghĩa CS và đặc biệt là tìm mọi cách để chài, để chiếm lấy con tim của vị đệ nhất lãnh tụ miền Hoa Lục kia phải chăng đó cũng là 1 hình thức về sự động cồn của người đàn bà, 1 ý hướng giải tỏa hoặc di chuyển theo thuyết Libido (nhục dục) của Freud?

Chủ nghĩa CS xuất hiện ở Trung Hoa đã phá vỡ toàn bộ quan niệm lễ giáo phong kiến, trong đó gồm cả những phép tắc lè thói đã trói chặt cuộc đời người phụ nữ qua những cung cách đối với gia đình, thờ chồng nuôi con v.v... Và một chủ nghĩa mang nhiều tính chất giải phóng như vậy (!) thật không gì hợp với cái tự ngã của Giang Thanh cho bằng. Giang Thanh muốn sống phóng khoáng không bị ràng buộc, thỏa thuê mọi đòi hỏi, thì đây chủ nghĩa CS là 1 môi trường rất thuận lợi để nàng thực hiện mọi dự tính, đúng kiểu cá gặp nước, rồng gặp mây. Có lẽ người ta còn nghĩ thêm được rằng chỉ một người như tip Giang Thanh mới xứng đáng mang danh hiệu người đàn bà CS chính thống. Và một sự thực thật chưa xót, khi người đàn bà đã được gọi là CS thì người đàn bà ấy không còn là đàn bà nữa, vì đã mất hết bản tính của người đàn bà rồi.

Nếu cố gắng tìm kiếm những gì được gọi là truyền thống Trung

Hoa nei con người Giang Thanh thì người ta có thể thấy những điểm này: Mao phu nhân có cái nồng độ về nhục dục cũng nóng bỏng, xém cháy chẳng khác gì Dương qui Phù; mực đậm đắng cũng cuồng nhiệt, cuồng quất không kém Lã Hậu, Võ Tắc Thiều hoặc Từ Hi thái hậu: còn lối chinh phục cạm bẫy đàn ông cũng có thể sánh ngang với những kiều giận dỗi, ống ẹo, lá loi, xoán xít, đầu mày cuối mắt của các nàng Bao Tự, Đát Kỷ, Tây Thi, Day, chả truyền thống làm gì.

Sở dĩ Giang Thanh nắm vững được cái kỹ thuật và cả nghệ thuật nữa để chài, để lôi kéo các con mồi đực một cách rất có hiệu quả như vậy là nhờ ở chỗ nàng đã lịch duyệt nhiều với hầu khắp các khuôn mặt xã hội, cộng thêm vào đó là cái sắc đẹp khá quyến rũ, giọng ấm, người thanh và 1 khối óc rất thông minh, nhạy bén. Nghề nghiệp cũng giúp nàng rất nhiều trong việc đi chiếm đoạt các con tim khác giống. Nàng đóng kịch quen trên sân khấu, trên màn bạc nên tán kịch đời đổi với nàng cũng chẳng có gì lạ lẫm, khó khăn.

Tình cảm của nàng đã chai đá, yêu đương chung thủy là chuyện lầm cầm, thiếu cơ sở thực tế không

(Xem tiếp trang 48)

Truyện một cô gái Huế «ceo số» đi «vòng vo» quanh những liên hệ với chồng con, cha mẹ, các em gái... với cả những người tình cũ và mới.

► Tôi nằm xây lồng lại với chồng, tôi mở to đôi mắt :

TÔI NHÌN TÔI TRÊN VÁCH

— Tác phẩm sôi nổi nhất, đã từng thu hút hàng chục ngàn độc giả, của một cây bút phụ nữ hàng đầu hiện nay :

Túy Hồng

— Lần đầu in thành sách, do ĐỒNG NAI xuất bản và Tổng Phát Hành, 270 Đề Thám — Saigon.

— Sách dày 448 trang — Giá chép kiêm ước : 360 đồng.

Vội vã

NS Hoàng xuân Thủ là một trong các lãnh tụ của một trong số 6 đảng hợp thành Mặt Trận Quốc Gia Dân chủ Xã hội đoàn kết sau lưng Tổng thống để chiến đấu chống Cộng, bảo vệ tự do, và chia tiền trợ cấp. Số tiền trợ cấp đó để cung cấp, cũng có từ trung trọng tài địa phương, từ thành đến tỉnh. Đảng mà không có ngân khoản để cung cấp thì tất nhiên đảng viên các cấp mất tin tưởng ở trung trọng. Trung trọng mà không được cung cấp thi tất nhiên khó lòng ăn cơm nhà làm việc đảng và việc nước mãi được. Cũng giống như một công ty thương mãi mà làm ăn lỗ lả thì từ hăng hánc tới các chi nhánh không thể phát triển được. Cho nên nói đến đảng phái, là phải nói đến Cấp Tiến.

NS Hoàng nói cho báo chí biết rằng sinh hoạt của mặt trận 6 đảng bế tắc từ hơn 6 tháng nay. Suốt 6 tháng rồi, các lãnh tụ trong Mặt Trận không ai gặp Tổng Thống, vị lãnh đạo anh minh của Mặt trận.

Hồi tại sao Mặt Trận của 6 đảng phải to nhất nước lại bế tắc như vậy?

NS Hoàng than rằng: «Mặt trận đã được thành hình với vội vã, và Tổng thống đã không chịu tham khảo ý kiến các lãnh tụ mặt trận mỗi khi có biến chuyển và quyết định quan trọng về chính trị».

Lời của NS Hoàng, ta có thể diễn giải như sau:

— Một trận thành hình với vội vã. Ôi, ở trên đời này việc chính trị là việc lớn. Đến ông già Không Tử lâm cầm cũng phải nhận rằng «nhân sự chính vì đại». Việc chính đảng lại là việc lớn trong chính trị. Việc liên kết các chính đảng thành mặt trận và suy tôn một lãnh tụ anh minh lại càng đáng coi là lớn nhất trong các hoạt động chính đảng. Việc lớn nhất trong việc lớn nhất của việc lớn nhất, than ôi, vậy mà các lãnh tụ chính đảng lại làm một cách vội vã?

Khi nào thì người ta vội vã?

Khi người ta cuống cuồng lo việc cứu nước, cần gấp như cứu hỏa.

Thứ hai, là khi người ta vội vã xí phần kẽo dừa khác nó xí vô chia phần mứt.

Không biết các lãnh tụ vội vã theo cách nào, chỉ biết rằng quí vị, sau khi liên kết với nhau, vẫn đá hậu nhau một cách tận tình, chèn ép nhau 1 cách không thương sót. Trong kỳ bầu cử vừa qua, các đảng trong cùng 1 mặt trận: Đại Việt, Nhân Xã, Đại đoàn Kết, đều lập liên danh riêng tranh danh máy cái ghế, và đều rót dài. Đó là định nghĩa của liên minh chính trị ở xứ ta.

Còn ở địa phương, các đảng càng giao đấu tận tình hơn. Vì cuộc tranh đấu với Cộng Sản hiện nay đã có chính phủ, quân đội cùng canh bộ lo rông, các đảng rảnh tay phải quay ra thao túng với nhau. Đó là tinh thần của liên minh chính trị ở xứ ta.

Vậy các lãnh tụ vội vã hấp tấp liên minh để chống Cộng cứu nước hay để làm gì! Cái đó hỏi vị lãnh tụ anh minh là Tổng Thống Thiệu may ra mới biết.



ÔNG ĐẠO CẤY

Như việc vợ chồng

Mục thứ hai, nghị sĩ họ Hoàng nói rằng từ 6 tháng nay các lãnh tụ chính đảng trong mặt trận không được Tổng Thống hỏi han bàn bạc chỉ hết. Dù Tổng Thống gặp phải những biến cố cần quyết định quan trọng.

Ta phải thông cảm với ông Tổng Thống, lãnh tụ tối cao 6 đảng.

Đã có nhiều lần, sau khi Tổng Thống mang chuyện bí mật quốc gia để bàn với 1 lãnh tụ, mấy bữa sau bí mật đó được tung lên mặt báo. Lãnh tụ nào cũng có cái hý hứng vì được biết 1 điều mới lạ, đem khoe với báo chí cũng là điều tự nhiên hợp với tinh trỗi kẽ nào chẳng muốn mình có vẻ là một nhân vật quan trọng?

Điều thứ hai, là nhiều khi Tổng Thống bàn với các lãnh tụ cũng vô vị. Bàn với các lãnh tụ xong, quyết định rồi, sau lại còn phải bàn với người khác nữa thì sao? Lỡ một cái ở bên tòa Bạch Ốc, bên Ngũ giác dài lại có một quan điểm khác hẳn các lãnh tụ chính đảng ở bên ta thì sao? Khi đó ý kiến của các lãnh tụ sẽ thảng hay của Đồng Minh tháng?

Nhưng điều ta phải lấy làm ngạc nhiên là tại sao trong 6 tháng, Tổng Thống không hỏi han không ngó ngàng gì tới 6 đảng mà các lãnh tụ vẫn chịu lép mặt bẽ? Một bà vợ, dù là vợ nhỏ, mà không được chồng hỏi han đến trong suốt 6 tháng, bà vợ đó cũng có quyền eo sào hạch hỏi, nếu cần thi đáp bài đập chén để biểu dương lực lượng. Nữ là đây ta có thể coi như có 6 bà vợ, dù là 6 bà vợ nhỏ.

Khi các lãnh tụ đảng thảo luận để liên kết thành một liên minh đứng sau lưng Tổng Thống, chẳng lẽ qui ngài không tạo nổi một cái nôi qui, án định nghĩa vụ của mỗi người. Nếu ông chồng không làm đúng cái nghĩa vụ của ông, không bỏ phé vợ con, thì bà vợ có quyền đưa ra tòa ly dị chứ?

Vậy nhưng cả 6 bà vợ không bà nào chịu tính đến chuyện ly dị.

Không được ngó ngàng, hỏi han chi tới, vậy mà vợ không giận chồng?

Vậy ta phải suy ra rằng cái mỗi giây nó liên kết các bà vợ lại với đức ông chồng, nó không phải

là chẳng còn ai nghe thấy gì nữa. Mà nếu ông Phó nói bằng tiếng Mỹ, thì đâu phải là tiếng nói dân tộc?

Cho nên ta có thể thấy ngay trong bài diễn văn tạm biệt đồng bào, Phó Tổng Thống đã báo trước là Ngài không đi Mỹ nữa.

Con nít

Ông dân biếu Nguyễn văn Chính cầm sổ bao mày trăm ngàn bạc VN đem đi Đài Bắc trong một cuộc công du vi dân vi nước. Báo chí đăng là 800 ngàn bảng tiền lương một năm dân biếu, hay bốn, năm cần cù của một thằng dân nghèo. Ông dân biếu định chính rằng ông chỉ mang có mấy trăm ngàn thôi.

Ông dân biếu lại viết thư cho báo chí giải thích rằng ông vốn không có sổ bạc đó. Đó là tiền bạc của một người bà con đem gửi ông từ chiều hôm trước Đáng lẽ hôm sau ông mang đi gửi ngân hàng nhưng vì ông máy bay bay sớm quá, ngân hàng chưa mở cửa. Đề số tiền đó ở nhà thì sợ mất của người bà con. Ông dân biếu vì lo cho người mà bị vạ đến thân. Ông sợ bà con mất bạc, ông phải ôm cả bó bạc lên đường xuất ngoại, bắt chấp các luật lệ về quan thuế, hỏi doi.

Câu chuyện này nên được chép vào sách giáo khoa cho con nít h.c hỏi làm gương.

Lý do thứ nhứt là nó nêu cao tinh thần trách nhiệm của một ông DB. Người ta gởi ông mấy trăm ngàn, lúc nào ông cũng phải khu khu ôm lấy bèn minh, sỹ làm mất. Mất tiền không đáng kể, nhưng mất lòng tin nhiệm của người gởi gấm mới đáng ngại. Ông dân biếu cương quyết bảo toàn gói bạc, đó là tấm gương hy sinh vì trách nhiệm, các con nít nước ta phải học hỏi.

Lý do thứ hai là gì?

Lý do thứ hai là cái lời bào chữa của ông dân biếu nó con nít làm, vừa đúng trình độ bậc tiểu học. Trẻ em đọc chuyện này chúng có thể tin tưởng được.

Nhưng dù sao nhàn vụ này, ông dân biếu Nguyễn văn Chính cũng nêu cao uy tín của giới dân biếu. Bàn đạo xin bố cáo xa gần cho dân chúng biết rằng: Hồi đồng bào có tiền có bạc, khi nào bí quá không biết gởi tiền vào đâu thì khá đem tiền gởi qui ông dân biếu. Đó là những người biết giữ tiền rất kỹ, gởi tiền cho các ngài, không bao giờ sợ mất.

Vài ngày sau khi xảy ra nội vụ, dân biếu Phạm duy Tuệ, Tổng Thư Ký Hạ viện loan báo rằng «vụ buôn bạc của dân biếu Chính xác chắn sẽ được xếp lại, vì Hạ viện đã liên lạc với Hành Pháp để thông cảm cho DB. Chính».

Theo dân biếu Tuệ, có lẽ DB Chính đã không cố ý làm việc đó (việc buôn bạc) vì số tiền chẳng đáng là bao.

Thưa ông dân biếu, đối với qui ngài thì số tiền mấy trăm ngàn đó chẳng đáng là bao thiệt. Nhưng cả cái uy tín của 1 quốc hội nó to lầm, nhất là khi có 3, 4 đề nghị xóa bỏ cái quốc hội và chính phủ này đi để làm ván bài khác!

Nếu việc chi phó thường dân làm thi bị bắt lỗi, dân biếu làm thi được thông cảm e rằng kỳ bài cử tới tổ chức sẽ rất khó khăn. Vì càng ngày người ta càng ham làm dân biếu hơn. Làm dân biếu lời tròng thấy, khoai thấy mè, ai không hám?

NGHỊ ỦY KHÔNG MANG SÚNG DB ĐỨC BỎ CUỘC



ĐẦU LÝ TAY ĐÔI NHỮ VĂN ỦY & NGÔ CÔNG ĐỨC

UYÊN THAO

Vài nét về «vụ Ngô công Đức»

Trước khi lên đường qua Ba Lê, DB Ngô công Đức Chủ tịch Ủy Ban Thông tin Chiêu hồi Hạ viện, chủ nhiệm nhật báo Tin Sáng đã tuyên bố về một giải pháp hòa bình 4 điểm trong đó có điểm chủ trương thành lập tại miền Nam Việt Nam chánh phủ lâm thời trung lập để tổ chức tuyển cử. Cùng thời gian trên, trưởng phái đoàn MTGP MN Nguyễn thị Bình lại lên tiếng trong phiên họp thứ 86 hội đàm Ba Lê, đưa ra giải pháp 8 điểm cũng đề cập tới việc thành lập 1 chánh phủ lâm thời. Sự trùng hợp đã khiến một số báo chí lên tiếng đả kích DB Ngô công Đức đang cờ vồ cho lập trường của CS. Nhưng ngay sau đó, theo tin báo chí, người ta được biết DB Ngô công Đức đã kịch liệt công kích chế độ VNCH hiện nay và đòi Mỹ ngưng ủng hộ chánh phủ của TT Thiệu. Phản ứng trong nước trở nên sôi nổi. Một số DB Hạ viện tuyên bố sẵn sàng để hành pháp bắt giữ DB Ngô công Đức vì

lập trường chống lại chế độ Cộng Hòa đệ nhị của VN. Trong khi đó, Hành pháp sử dụng các cơ quan truyền thanh và truyền hình tối mức độ tối đa dành cho một sự việc để buộc tội DB Ngô công Đức đã đâm sau lưng nhân dân và chiến sĩ VNCH.

Tuy nhiên, Hành pháp vẫn tuyên bố sẽ dành cho Hạ viện đi bước trước trong việc quyết định một thái độ đối với dân biểu Ngô công Đức.

Trong một phiên họp Hội Đồng Tỉnh Gia Định, 2 nghị viên đã góp thêm vào các phản ứng trên một số bài báo. Nghị viên Hoàng Đình Từ tuyên bố treo giải thưởng 1 triệu đồng cho ai bắn hạ hoặc bắt sống được dân biểu Ngô công Đức (lúc đó đang ở Ba Lê) và nghị viên Nhữ Văn Ủy tức ký giả Thanh Chiêu đã nêu một phát súng chỉ thiên ngay trong phòng họp kèm theo lời tuyên bố «sẽ dành cho dân biểu Ngô công Đức một viễn cảnh». Các dân biểu cũng khởi Xã Hội

với dân biểu Ngô công Đức và một vài tờ báo chống lại phản ứng trên cho rằng đó là «phản ứng vô ý thức» (nhật báo Thời Đại). Lập luận do nhóm này đưa ra là phải chờ dân biểu Ngô công Đức trả về và giải thích rõ ràng những lời tuyên bố của ông.

Một ngày sau khi từ Ba Lê trở về, vào lúc 11 giờ sáng thứ hai 28-9-70, dân biểu Ngô công Đức đã mở một cuộc họp báo chớp nhoáng tại văn phòng Ủy Ban Thông Tin Chiêu Hồi Hạ Viện tuyên bố ông không hề chủ trương một đường lối chính trị như báo chí và dư luận đã mô tả lại. Sau phiên họp khoáng đại Hạ Viện, vào ngày thứ ba 29-9-70, DB Ngô Công Đức lại họp báo tại phòng khách tiệc Hạ Viện để thanh minh về những lời tuyên bố của ông. Trong cuộc họp báo này, dân biểu Ngô Công Đức nhắc lại những lời chỉ trích hành động của Hành Pháp và cho biết ông chủ trương thành lập một chính phủ lâm thời không có người Cộng Sản

cũng không có người của chính phủ Sài Gòn hiện nay. Ông lý luận rằng chỉ có một chính phủ như thế mới có đủ tư cách và đức tính vô tư để nhận lãnh trách nhiệm tổ chức một cuộc tổng tuyển cử hầu kết thúc chiến tranh. Đồng thời, dân biểu Ngô Công Đức thách thức những người phản đối ông nếu bằng chứng rằng ông đã có những lời tuyên bố vì hiến và chủ trương lật đổ chế độ hiện nay. Do lời thách thức này và để vấn đề được sáng tỏ hơn, tuần báo Đời đã quyết định tổ chức một cuộc đấu lý giữa ông Ngô công Đức và những người đang kêu án ông. Đời chọn Nghị viên Nhữ Văn Ủy tức ký giả Thanh Chiêu làm người đại diện cho những người sau này. Đề cuộc đấu lý có thể thâu hoạch kết quả tốt. Đời cũng đề nghị mỗi đối thủ sẽ chọn thêm một đại diện của nhóm mình làm phụ tá và mời thêm hai đại diện độc giả của tuần báo Đời tham dự với tư cách trọng tài. Giấy mời được chuyển đến các ông Ngô công Đức và Nhữ Văn Ủy vào buổi chiều 29 tháng 9 năm 1970. Thời gian dự định khởi diễn cuộc đấu lý là 19 giờ ngày thứ năm 1.10.70.

Nhân vật chính bận «về quê»

Nhưng cuộc đấu lý hứa hẹn nhiều sôi nổi trên bất thành. Trước ngày 1.10.70, tuần báo Đời nhận được lá thư «Thượng khẩn» của dân biểu Ngô Công Đức đề ngày 30 tháng 9 năm 1970. Lá thư mang hình thức một văn thư chính thức của Ủy Ban TTCH HV do ông Ngô Công Đức làm chủ tịch ghi số 9207H/UBTTCH cho biết vì «quá bận nhiều việc» nên ông Ngô công Đức không thể tới dự cuộc đấu lý do báo Đời tổ chức. Nguyễn Văn là thư như sau :

SAIGON ngày 30 tháng 9 năm 1970
Kính gửi ông Chủ Nhiệm tuần báo Đời

Thưa ông Chủ Nhiệm,

Xin ông Chủ Nhiệm nhận nơi đây cảm tình và sự biết ơn của tôi đối với ông Chủ Nhiệm về đề nghị để tôi đối thoại với ông Nghị Viên Nhữ Văn Ủy tại tòa soạn báo Đời.

Ông Nhữ Văn Ủy là một nhà báo và cũng thuộc thành phần dân cử như tôi, tôi không dám nghĩ ông Ủy không xứng đáng hay thiếu tư cách để nói chuyện với tôi nhưng thật ra trong lúc này tôi bận quá nhiều việc nhứt là nay mai tôi phải là việc đòi bắn một kẻ thù chứ không phải đòi bắn 1 DB

ĐỜI : Ông ghi nhận thế nào về hành động của DB Ngô công Đức?

NGHỊ VIÊN ỦY : Ông Đức đã vi hiến và phạm pháp vì công khai chống lại chế độ Cộng hòa.

ĐỜI : Xin ông cho biết chứng liệu của các hành động trên.

NGHỊ VIÊN ỦY : Tôi dựa vào bản tuyên bố do ông Ngô công Đức đưa ra trong cuộc họp báo ngày 21-9-70 tại một khách sạn ở Ba Lê. Tôi xin đưa cử một vài đoạn ngắn trong bản tuyên bố đó được viết bằng tiếng Pháp như sau :

— À former un gouvernement neutre provisoire au Sud-Vietnam (trang 8, tiêu đoạn 2 mục thứ 3).

— Le régime de Mr Nguyễn Văn Thiệu est un régime dictatorial, persécutant tous ceux qui luttent pour la paix et l'indépendance, et jetant en prison des innocents. Rien que dans la province de Vĩnh Bình dont je suis le député, on comptait l'an dernier plus de 300 arrestations et emprisonnements sans raison valable.

(trang 2, tiêu đoạn 2).

ĐỜI : Những lời tuyên bố trên vi phạm điều nào trong hiến pháp?

NGHỊ VIÊN ỦY : Vì phạm các điều 25 và 26. Hai điều này ấn định rằng mỗi công dân đều có bỗn phận tôn trọng Hiến pháp, bảo vệ chế độ Cộng Hòa và luật pháp quốc gia. Khi tổ cáo chế độ hiện nay là độc tài và đòi thành lập một chính phủ trung lập như trên, ông Ngô công Đức hiển nhiên đã chống lại chế độ Cộng Hòa và luật pháp quốc gia. Vì chỉ có thể thành lập một chính phủ trung lập, khi người ta xóa bỏ chế độ Cộng Hòa hiện nay.

ĐỜI : Động cơ nào đã thúc đẩy ông bắn phát súng chỉ thiên và ý nghĩa của phát súng đó theo ông?

NGHỊ VIÊN ỦY :

Tôi không hề đòi bắn ông Ngô công Đức. Hành động trên của tôi sở dĩ có chỉ vì thái độ nhu nhược của Hạ viện và Hành pháp. Tôi coi đó là một sự thúc đẩy cần thiết để Hạ viện và Hành pháp phải có một thái độ thích ứng hơn. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng do hành động hiện nay, ông Ngô công Đức đã trở thành kẻ thù của dân chúng và chế độ. Như thế, nếu tôi có đòi bắn ông Đức thì chỉ là việc đòi bắn một kẻ thù chứ không phải đòi bắn 1 DB

ĐỜI : Nhưng ông Ngô công Đức có thể nói rằng ông chỉ đả kích Hành Pháp tức là nói lên tiếng nói đối lập với chính quyền khi ông tố cáo chế độ Nguyễn V. Thiệu là độc tài?



Đấu lý tay đôi

NGHỊ VIỆN ỦY : Đã kích chính quyền và đòi thành lập một chính phủ trung lập là nai việc khác nhau. Không phải chỉ riêng ông Ngô Công Đức chống chính quyền. Tôi cũng sẽ chống chính quyền, nếu chính quyền không có một thái độ thích ứng với ông Ngô Công Đức, khác hơn là thái độ chửi bới hiện nay. Trong trường hợp này, chính quyền đã tỏ ra không bảo vệ chế độ Cộng Hòa đúng mức.

ĐỜI : Giả dụ dân biểu Ngô Công Đức có mặt tại đây và nhắc lại rằng ông ta không hề đòi thành lập một chính phủ trung lập thì ông nghĩ sao ?

NGHỊ VIỆN ỦY. Tôi sẽ nói với ông ta rằng tôi không muốn đổi thoại với những người hèn và sẽ chấm dứt cuộc đấu lý.

Sẽ gặp DB Ngô công Đức tại chiến khu C

Nghị viên Nhữ Văn Ủy tới tòa soạn tuần báo Đời một mình. Ông cho rằng ông thấy không cần thiết phải mang theo một phụ tá, mặc dù ông đang bị cảm cúm. Một trong hai đại diện độc giả của tuần báo Đời cũng đang bị cảm cúm như ông. Nhưng nghị viên Nhữ Văn Ủy vẫn mặc sơ mi trần trong khi ông đại diện độc giả tuần báo Đời mặc áo ấm cả hai cho biết trước khi rời nhà đến tòa soạn đều phải uống thuốc. Ông đại diện độc giả tuần báo Đời nói rằng ông có một số thắc mắc dành cho dân biểu Ngô Công Đức nhưng rất tiếc ông Ngô Công Đức không tới. Trước khi ra về, nghị viên Nhữ Văn Ủy nhờ nhà báo nhắn gửi với dân biểu Ngô Công Đức là vào bất kỳ lúc nào dân biểu Ngô Công Đức thấy cần, ông luôn sẵn sàng đối thoại để vấn đề được sáng tỏ hơn. « Tôi sẽ gặp ông Ngô Công Đức tại bất cứ nơi nào ông Đức muốn, kể cả chiến khu C. Tôi xin nhấn mạnh rằng tôi sẽ đi một mình, không mang theo súng và có mặt đúng giờ hẹn ». Đó là lời mà Nghị viên Nhữ Văn Ủy nhà báo chuyền tới dân biểu Ngô Công Đức.

Tôi cần xác định rằng những dòng chữ sau, khi được viết lên chỉ nhằm nói về Người Nguyễn Cao Kỳ mà không có ý nói về Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ. Vì Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ vẫn còn đó, vẫn đang thi hành một trọng trách Quốc Gia tại Paris, vẫn tháng tháng lãnh lương Phó Tổng Thống, Phó Tổng Thống chưa mất. Có mắt chẳng là mắt Người Nguyễn Cao Kỳ. Người mà dù đã mươi hai năm qua rồi, tôi vẫn chưa quên được. Người mà mươi hai năm trước đây, khi còn là một sĩ quan cấp tá, và trong dịp viếng thăm trường HNC để quảng cáo cho binh chủng nhà để rồi kêu gọi tại học sinh chúng tôi gia nhập binh chủng Không quân, đã bị một thằng bạn tôi, thằng Tống Dế « kè » cho một phát khíển phải chơi voi giữa dòng.

Câu « kè » của thằng Tống Dế không lấy gì làm móc họng cho lầm. Nhưng lối trả lời « đặc biệt » của Người Nguyễn Cao Kỳ đã khiến tôi khó quên Người dù đã mươi hai năm qua.



Số là, sau khi cõi động cho binh chủng nhà, sau khi bốc thăm binh chủng Không quân (xin đừng thêm dấu huyền vào chữ quân), Người Nguyễn Cao Kỳ đã làm một phát yêu cầu tôi lôi phát biểu ý kiến. Thằng Tống Dế đã chẳng phát biểu ý kiến gì về những lời vàng ý ngọc của Người Nguyễn Cao Kỳ, mà lại dở trò ma giáo (chữ này tôi ăn cắp của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu) « kè » Người Nguyễn Cao Kỳ một quả. Cuộc đối thoại giữa thằng Tống Dế và Người Nguyễn Cao Kỳ đại khái như sau :

HỎI : Mặc dù tôi chưa biết xác è là gì, nhưng mấy tháng bạn tôi, mấy tháng đã mềm người vì nghiệp xác è cho biết quân nhân không được quyền để râu và tóc dài. Điều nào

phạm điều quân kỷ trên sê vỡ mặt. Thiếu Tá là một quân nhân và hơn nữa lại là một cấp chỉ huy. Đang lẽ Thiếu Tá phải làm gương để các quân nhân khác triết để thi hành điều quân kỷ trên. Tại sao Thiếu Tá lại ngang nhiên vi phạm điều ấy ?

ĐÁP : (Người Nguyễn cao Kỳ cười ruồi trước khi trả lời) Đúng, quân nhân không được để râu và tóc dài. Nhưng như các bạn từ trước đến nay vẫn được mọi người coi như một binh chủng hào hoa, phong nhã. Cái bay bướm, là lướt đã trở thành truyền thống và đặc điểm của binh chủng này. Tôi là một cấp chỉ huy của binh chủng đó, và vì muốn bảo tồn cái danh dự, nên tôi đã xin phép thương cắp để râu và tóc. (Người Nguyễn cao Kỳ đã cười ruồi thêm một lần nữa khi ngừng câu trả lời này).

HỎI : Nếu bay bướm, là lướt là truyền thống và đặc điểm của binh chủng Không quân, tức nhiên, không riêng gì Thiếu tá, mà tất cả quân nhân mọi cấp trong binh chủng phải có bôn phận bảo tồn cái danh do. Họ sẽ phải có bộ râu và bộ tóc dài để biểu tượng cho truyền thống hào hoa, phong nhã đó. Cấp trên cũng sẽ phải cho phép họ để râu và tóc như đã cho phép Thiếu tá. Lúc đó, lúc mà mọi quân nhân binh chủng Không quân đều có tóc và râu dài thì binh chủng này sẽ được mô tả như thế nào ?

Thằng Tống Dế mới vừa dứt câu hỏi, Người Nguyễn cao Kỳ chưa kịp « tam quốc diễn nghĩa » về cái sự râu, tóc đó, thì Cụ Tống của chúng tôi đã nhảy ra đỡ đòn hộ Người Nguyễn cao Kỳ bằng cách đuổi thằng Tống Dế về chỗ và để lại Người Nguyễn cao Kỳ với nụ cười ruồi lần thứ ba.

Đấy, ở đây tôi chỉ muốn nói về Người Nguyễn cao Kỳ của tôi 12 năm về trước, Người Nguyễn cao Kỳ của năm 1965, của 1970, Người Nguyễn cao Kỳ trước khi lên đường đi « diễn hành cho chiến thắng » đã hăng hái tuyên bố bắt chấp mọi hiểm nguy để được nói lên tiếng nói chân thành của người dân VN dưới khổ này.

Người Nguyễn cao Kỳ của những thời gian trên đâu còn nữa kia

**CÒN ĐẦU NGƯỜI****NGUYỄN CAO KỲ**

Ôi câu nói tàn nhẫn làm sao !!! Chặt nước lạnh của Người Nguyễn Cao Kỳ đã gột rửa hết hình ảnh Người Nguyễn Cao Kỳ trong tôi.

Ôi ! Nếu chỉ vì vài giọt máu của tai lồi tì Hoa Kỳ mà người ta nhẫn tâm để bao nhiêu cảnh thịt rơi, máu đổ tiếp tục xảy ra trên mảnh đất thân yêu này thì thật đớn đau.

Xin cho tôi đừng nghĩ là máu của dân Mỹ mới là máu, còn máu của dân Việt Nam là nước cống. Và cũng xin cho tôi không nghĩ rằng Người Nguyễn Cao Kỳ vì là một quân nhân của một binh chủng hào hoa, phong nhã, bay bướm, là lướt nên phải hành động kiểu « bay bướm, là lướt » như truyền thống của binh chủng. Xin cho tôi không có tư tưởng áy để khỏi phải ôm hận mà than « Ôi Còn Đầu Người Nguyễn cao Kỳ ».

NGỌC LONG

(Bài này tôi viết trước ngày 29-9-70)

Tại Hồng Kông, một sĩ quan tình báo Mỹ chui đầu đọc một chồng hồ sơ. Thép thứ nhất : Những lời khai của anh Mak Chao Yang, 20 tuổi, thợ nhà máy, chạy trốn và đây : « Cứ mỗi buổi sáng đúng 5 giờ 30 các máy phón thanh bắt đầu phô diễn những giáo điều của họ Mao ở khắp các đầu đường, những âm thanh ấy là căn bản cho nếp sống của chúng tôi. » Trong thép hồ sơ thứ hai là lời khai của anh Lo-Chi 44 tuổi, cán bộ nông thôn, như sau : « Hàng ngày chúng tôi phải tố cáo những lầm lỗi của Lưu Thiếu Kỳ bị coi như Kroutchev Trung Hoa. Ngược lại trong tâm thi chúng tôi cho là chính Lưu thiếu Kỳ đã ổn định lại được tình trạng kinh tế của xứ tôi đã bị suy sụp sau « Brốc nhảy mạnh » của CS. Tài liệu thứ ba biên lời nói của anh Chou-Shi-Liang sinh viên, 21 tuổi : « Trong khi tôi đương theo học lớp giảng huấn về điện tử thì bị gọi gia nhập vào đoàn Vệ binh Đỏ. Khi được giải ngũ họ định đưa tôi về nông thôn chiếu theo tôn chỉ của cuộc cách mạng văn hóa là phải cho giới trí thức gần gũi với tập đoàn nông dân. Nhưng tôi vẫn thích theo đuổi ngành học về điện tử, nên tôi phải bỏ trốn. »

Tuần báo Mỹ Newsweek sau khi đã công bố những tài liệu trên đây, rồi lần lượt phôi kiêm các tin tức do nhiều nguồn tin khác nữa : Viên Tông Lãnh Sự Huê Kỳ thu thập được nhiều tin tức trên những tờ báo nhỏ ở địa phương, và theo dõi tất cả các bài bình luận đăng trên những tờ báo lớn, tức là các cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng và Chính phủ.

Tất cả tài liệu thu thập được có thể tạo thành một cuốn phim ảnh khủng khiếp dưới danh hiệu là : « Một ngày trên đất Trung hoa Đỏ » :

Đúng 5 giờ 30, hàng vạn máy phóng thanh đều cùng hô lên 12 chữ của câu đầu trong cuốn « Thánh kinh Đỏ ». Đó là bến kinh cầu nguyện trong giờ bình minh của toàn thể dân Trung Hoa. Từ trong các trại lính, các xưởng máy đến các đại đô thị, các ngọn núi tuyết phủ suốt năm cùng những bãi sa mạc dưới lòn nước đá lạnh, 750 triệu con người đứng nghiêm kíngh cần nghe câu kinh sau đây phồng lèn cho cả khắp thế giới nghe thấy nữa : « Đầu não lãnh đạo chính nghĩa của chúng ta là Đảng Cộng Sản Trung hoa. »

Trong bất cứ làng xã nào trong lúc nông dân đương làm việc trên đồng ruộng khi gặp được một luồng gió thu hiu hắt, nguồn thơ bất diệt của dân tộc Trung hoa không ai bảo ai tất cả đều tập họp quỳ lạy trước một bức ảnh vĩ đại của Mao treo trên một thân cây cổ thụ. Những lớp lá vàng rót xuống xung quanh biến nơi này thành ra một bàn thờ thần.

Lợi tức của một nông dân T.H chỉ đáng 1 quan tiền Pháp, họ được hưởng không trả tiền thuốc thang, quần áo nhà ở và giáo dục.

Trên đất nước Tàu Đỏ những vụ chết đói khủng khiếp xưa kia không còn ai nhớ tới nữa, những trận dịch tễ nay đã bị tiêu diệt hết cả, các lãnh chúa địa phương không còn dám hà hiếp khủng bố dân gian nữa.

Có một hôm trong một xưởng máy chế tạo thực phẩm kia, đột nhiên tiếng chuông điện réo lên khắp nơi truyền lệnh tập họp tất cả nhân công vào phòng hội đồng. Ủy viên Chính trị tuyên bố : « Các đồng chí hội họp hôm nay để bình luận về công nghiệp của Mao Chủ Tịch ». Cuộc hội kéo dài trong 2 giờ. Một công nhân táo tợn đứng lên hỏi : « Sao ban giám đốc

lại sa thải một vị Đoàn trưởng rất lành nghề chế tạo máy tháng của công chức công nhân được từ 90 đến chỉ vì ông ta là con cháu giai cấp trưởng giả ». Viên Cảnh Sát : « Nhưng các thứ đều rẻ : một bữa cơm chỉ hết 10 xu. Giá thuê tháng 1 căn nhà bình dân đủ ở có buồng tắm : Trí hiếu biết bắt đầu do công tác thực hành. Vì vậy chỉ hết 8 quan một tháng.

Không phải là tất cả mọi giáo điều này đều hoàn toàn uy tín truyền hình với giá 10 xu một buổi. Những

Một chuyên viên nghiên cứu về Viễn đông đã viết trên báo Newseek rằng : « Trong các nhà máy ở Trung hoa, nếu thanh niên mới được cùng nhau nhảy múa những

ta mắt rất nhiều thì giờ về những cuộc họp này. Nếu

nếu nó được điều khiển đứng sẵn thì rất ích lợi cho

Cuộc đời vui sống của dân Trung hoa không đến nổi

tăng tiến của kỹ thuật vì đây là một dịp trao đổi cho nhau

như Paul Claudel đã tả hồi năm 1908. Nhưng

có một viên Bí thư ở bên cạnh mình trong lúc đêm khuya nữa. Cũng như Staline, họ Mao càng cao tuổi già càng trở nên khắc nghiệt thêm lên.

Ông có tính chỉ làm việc về ban đêm. Ông tự hào là trong không đầy một thế hệ ông đã thực hành được một cuộc biến cải vĩ đại trong lịch sử. Ông đã ra tay ngập tràn rồi hàn gắn một quốc gia đã bị xâu xé và khinh bỉ. Trong quãng đời còn sống thêm ông muốn đầy mạnh nước Trung hoa trở nên một xã hội lý tưởng theo ý muốn của ông.

Trước khi nắm được chính quyền, ông ta thường hay nhắc lại một chuyện huyền thoại sau đây của người Tàu : Một ông già điên khùng muốn di chuyển những quả núi đá từ chỗ này ra chỗ khác. Ông này nghĩ rằng ông chỉ vác từng hòn đá một mang ra đặt vào chỗ khác. Sau khi ông chết, thì đến lượt con, cháu, chắt sẽ tiếp tục công việc vác đá như ông. Khi Đức Thượng để biệt chuyện này, ngài thương hại ông già kia, bèn hoàn thành công việc ấy giúp cho ông.

Người Trung hoa đã có đức tin và lòng tôn kính Thượng đế từ trước ngày Thánh đê La mã được thành lập. Hiện giờ các lãnh tụ cao cấp của Trung hoa đó đều là những người đã học trong thiểu thời toàn bộ Kinh Dịch và hiện nay thường vẫn cầu nguyện Thượng đế, đáng tối cao luôn luôn có từ tâm lưu ý đến những nỗi đau khổ của loài người. Do cuộc tái diễn ly kỳ của lịch sử, người chép lại bộ Kinh Dịch cũng mang tên họ Mao Mò mà của ông ta vẫn còn và cuống kính của ông chép lại cũng mang tên là « những bài thơ của họ Mao ». Thế là đã cách xa từ 6.000 năm đến nay nước Trung hoa lại đặt ra trước mặt ông Trời cuộc thách đố của họ với những danh từ mới nhưng vẫn trong cùng một ý nghĩa.

Bài của ROGER CHATEAUNEU
PARIS MATCH tháng 11-69
P.H.C. dịch



Cuộc sống từng giờ của 750 triệu dân TRUNG QUỐC

● PHAN HUY CHIỀM dịch

những phương pháp đặc biệt những tài năng tiêu xảo của chán buồn tẻ vô cùng : Không phấn sáp, không chim chuột, cá nhân.

Để cập đến nền kỹ nghệ nguyên tử lực thì ai cũng

rằng người Tàu đã sáng chế ra được những máy chụp phim

Các nhân sĩ thức thời trong nước đều xin vào Đảng.

nhưng bộ y phục lắn mìn. Nam thanh niên không

được lấy vợ trước 30 tuổi.

Còn ai có thể sống ở bên lề các cơ cấu lãnh đạo

Đảng mà đầu não tối cao là họ Mao. Trong dân chúng cũng

đều diện khùng liều lĩnh dám tìm kiếm được một chiếc

bức hình trong một giây đồng hồ.

Buổi chiều tối, chỉ có hạng công nhân được ưu

mới có được cái xe đạp để về nhà. Một người thợ chuy

ển dù mới biết rằng người Mỹ đã đồ bộ lên mặt trăng

đặt gấp 3 số lượng tháng ấy. Một máy vô tuyến

đài là Chủ tịch Mao, kể từ năm 1966 ông ta không muốn

- Đón đọc một tiểu thuyết
- lạ lùng sôi nổi và xót xa
- nhất :

NHỮNG CON SÂU HỌP CHUNG

của
CUNG TÍCH BIỂN

Truyện kể những hoạt cảnh ngoài
đường và trong bí mật chung quanh
Nhà Hát Tây, Caravel, Eden, tới...



Những giao thoại về Văn Nghệ Sĩ tiền chiến của Hà Nội hôm nay

KIM NHẤT

(tiếp theo đời số 52)

LTS : Đây là những chuyện gop nhât do những người từ bên kia chiến tuyến kể lại.

Có người là văn nghệ sĩ, có người là cán bộ, là sinh viên, học sinh v.v... hoặc có người sống chung, công tác chung, hoặc tiếp xúc nhiều lần, hoặc chỉ nghe tên biết tiếng, mà chưa bao giờ gặp mặt. Tru trung họ là chứng nhân cho những văn nghệ sĩ tiền chiến như: Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Hoàng Cầm, Nguyễn Hồng, Thành Tịnh v.v... hiện đang sống tại Hà Nội hôm nay.

K.N. tôi chỉ làm công việc sưu tầm ghi lại giới thiệu với các bạn. Do đó, những giao thoại này tự nó, nó mang tính chất « tin tức sinh hoạt văn học nghệ thuật », không là thứ tài liệu tuyên truyền cho chế độ này hay chế độ khác. Bởi đó không là công việc của chúng tôi.

Xin các bạn hiểu cho.

K.N.

Thân Nga, thân Tàu ?
Đó là một vấn đề cấm kỵ. Không ai được phép dùng đến bốn chữ đó, dù là ở trong Đảng hay ngoài nhân dân, từ trên hàng ngũ lãnh đạo Trung ương cho đến quần chúng hạng bét ở hạ tầng cơ sở.

Ở miền Nam, mọi người đều quen danh từ « thân Nga » « thân Tàu » để ám chỉ thái độ chính trị, xu hướng chính trị của những nhân vật lãnh đạo miền Bắc. Vì từ 1960 thế giới Cộng Sản bắt đầu mâu thuẫn nhau gay gắt, tách ra làm hai khối, theo hai đường lối chính trị khác nhau. Một khối do Nga lãnh đạo, theo đường lối ôn hòa, chủ trương áp dụng lý thuyết Đảng một cách uyển chuyển, tùy thời, tùy lúc, tùy nơi sao cho phù hợp với tình hình thực tại, để tránh một cuộc thế chiến thứ ba có thể

xảy ra với khối tự do, cụ thể là từ bản Mỹ.

Ngược lại, một khối do Trung cộng lãnh đạo, theo đường lối quâ khích, chỉ biết có sát máu và chiến tranh, áp dụng zaot cách máy móc giáo điều, cứng rắn lý thuyết CS do Mao trạch Đông khai triển, san định lại.

Đại khái đường lối của hai khối là vậy.

Trung Cộng chửi Nga là « bọn xét lại hiện đại », đầu hàng để quốc Mỹ, phản bội Mác, Lê, phản bội vô sản ». Nga tố cáo Trung Cộng là « bọn quá khích, mù quáng, giáo điều, áp dụng sai lầm lý thuyết Mác, Lê, phản bội tư tưởng Mác Lê chính thống ».

Sự kiện đó, đầy các nước CS dàn em vào một tình thế bối rối, hoang mang, trong việc chọn thế đứng ngã vào khối này hay khối

kia. Vấn đề thanh trừng, hạ bệ nhau, tranh giành địa vị trong Đảng, hết sức gay gắt, ráo riết để nắm quyền lần lượt, hoặc chỉ nghe tên biết tiếng, mà chưa bao giờ gặp mặt.

CS Âu châu ngả theo Nga, ngoại trừ Albania. CS Á châu, Phi châu thì ngả theo Trung Cộng, nếu không theo thật sự thì ít ra cũng không dám chống đối anh không lồ.

Riêng CS VN, đang ở trong tình trạng chiến tranh, nhận viện trợ quân sự, kinh tế v.v... của anh Nga lẫn anh TC nên há miệng mặc quai, đành phải khen cả hai anh, và đứng ngoài cuộc tranh chấp để « bắt cả hai tay » mới mong khỏi bị tiêu diệt trong cuộc « chiến tranh giải phóng miền Nam » này. Nhưng C.S. Việt Nam vẫn không sao thoát khỏi cuộc đấu tranh gay gắt trong nội bộ, giữa nhóm « thân Nga » và « thân Trung Cộng ». Lực lượng hai phe ngang nhau. Tuy nhiên, nhóm « thân Trung Cộng » có phần lấn lướt và nắm tru thế vì Việt Nam ở sát nách Trung Cộng có Trung Cộng thường xuyên hỗ trợ gây áp lực.

Để tránh cho hàng ngũ cán bộ bên dưới xung đột, mâu thuẫn lẫn nhau, Trung ương Đảng Hà nội chỉ thị cấm những cuộc tranh luận để cập đến vấn đề này trong toàn Đảng. Nhưng Trường Chinh lãnh tụ thân Trung Cộng lợi dụng ưu thế cố gắng « giáo dục nội bộ » cho toàn Đảng biết rằng « Nga là bọn xét lại hiện đại, đầu hàng Mỹ, mà Mỹ là kẻ thù của CSVN. Đồng

chí nào có khuynh hướng thân Nga phải « mần thịt » có « thái độ » ngay.

Phát xuất từ nguyên ủy kẽ trên, hàng ngũ văn nghệ sĩ miền Bắc đột nhiên chia làm nhiều phe phái, gây những cuộc tranh luận « chơi đòn ngầm » để hạ nhau, tuy không công khai, không « danh chính ngôn thuận » nhưng cũng hào hứng, sôi nổi không ít.

Từ những năm trước 1960 (năm khởi đầu, CS tách ra hai khuynh hướng Nga — Tàu) những văn nghệ sĩ miền Bắc chưa có một nét đặc thù nào về tính chất chính trị cá biệt. Ngoại trừ một Tô Hữu, một Nguyễn Đình Thi dành hết tình cảm chính trị mình cho người « Anh cả Liên Sô xã hội chủ nghĩa », và một Chế Lan Viên hết lời ca ngợi « Trung Quốc vĩ đại. Kỳ dư những văn nghệ sĩ khác như Huy Cận, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân v.v... nhàng nhàng, không khoái, không ca ngợi riêng ai.

Những năm kháng chiến Tô Hữu đã làm bài thơ ca ngợi Liên Sô « Bài ca tháng 10 » :

« Trai đất bắt đầu cười
Và loài người từ đây
Ca bài ca tháng mười... »

Cho đến trong bài thơ « Sáng Tháng Năm » mục đích ca ngợi « Bắc Hồ », Tô Hữu vẫn không quên Liên Sô !

« Thế giới có Staline
Chúng ta có Bắc Hồ »

Rồi bài thơ « VỚI LÊ NIN » :
« Giữa mùa đông nước Nga
Cùng công nhân
Đi vác gỗ xây nhà ».

Ca ngợi Staline, Lénine tức là Tô Hữu đã ca ngợi Liên Sô, ca ngợi cuộc cách mạng tháng 10. Tuy nhiên, TC thi Tô Hữu « phe lò » chả khen Vạn lý trường chinh, cũng chẳng nêu tên Mao xênh xảng. Như thế, trên phương diện văn nghệ, Tô Hữu là một nhà thơ « thân Nga » thi ở cương vị Bí thư trong Ban Bí Thư Trung Ương Đảng, lãnh tụ Tô Hữu thuộc phe « xét lại hiện đại ».

Khi biến cố Nga — Hoa 1960 xảy ra Tô Hữu giật mình, thấy mình đã quá hờ hênh. Phải ca ngợi TC, ca ngợi bác Mao nữa, nếu không sẽ bị khép vào loại « xét lại hiện đại ». con gì là địa vị chính trị ?

Nhận thấy TC tôn Quách mặt Nhược là « văn hào cách mạng vô sản lớn nhất Trung quốc. » Quách mặt Nhược đã làm thơ :

« Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại »

Tô Hữu liền nghĩ đến chuyện « trả lễ » vì mình so sánh với Quách mặt Nhược cũng được Đảng đề cao là « thi hào cách mạng vô sản lớn của VN ». Vừa « trả lễ » vừa được cảm tình của Trung cộng, vừa không bị mang tiếng « xét lại ». Tô Hữu làm thơ ca bác Mao ngay tút xuyệt :

« Thấy mặt trời lên thấy bác Mao »



Rồi năm 1963 được dịp công xuất sang Bắc Kinh, Tô Hữu làm ngay bài thơ « ĐƯỜNG SANG NƯỚC BẠN »

« Chào Trung Quốc giang sơn hùng vĩ
Quê Hồng Quân Vạn lý trường chinh
Hôn các anh xưa, những người chiến sĩ
Đầu đỏ ngói sao không sợ thác ghềnh »

(Trích tập Gió Lộng NXB Văn Học Hà Nội 1963)

Đến lúc về cũng làm thơ « NHẬT KÝ ĐƯỜNG VỀ » gửi cho đăng trên Nhân Dân Nhật báo :

« Cờ bay đỏ rực Trường Thành
Bắc kinh tay chị, tay anh triệu vòng »

(Trích báo Nhân Dân tháng 10-1964)

Quả thực Tô Hữu khôn hết sức. Trở nhanh như cái bánh phồng. Từ chỗ « thân Nga » nay chuyển sang « thân Tàu » không mấy chốc, Trung cộng thấy vậy khoái quá, một điều « đồng chí Tô Hữu... thi ca cách mạng vô sản lớn nhất Việt Nam, hai điều đồng chí Tô Hữu v.v... ». Đồng thời tập thơ « Gió Lộng » của Tô Hữu do NXB Văn Học, ấn hành năm 1963 cũng được Trung Cộng cho dịch lại tiếng Trung Hoa, phát hành ở Trung Cộng hàng

triệu tập. Tô Hữu nở mũi hết sức, thở phào nhẹ nhõm.

Trước đó, đối với Nga, Nga khoái Tô Hữu lắm. Qua thi văn, thi sĩ Maiakovski (sau tự tử bằng súng lục chết, thấy Tô Hữu đã ra lệnh cho đàn em dịch thơ minh ra tiếng Việt, giới thiệu trình trọng, nên để trả lễ, Maiakovski cũng vận động dịch thơ Tô Hữu ra Nga ngữ và hết lời ca tụng, giới thiệu Tô Hữu với dân Nga. Nhưng sau khi thấy Tô Hữu trả lời « trả cờ » thì Nga thôi không còn để ý đến thơ Tô Hữu nữa.

Nga chỉ còn khoái mỗi một mình Nguyễn Đình Thi. Thực vậy, trên toàn Miền Bắc ngày nay, chỉ có mỗi một mình Nguyễn Đình Thi là được Nga tin nhiệm, trọng vọng nhất. Bởi Nga cho rằng chỉ có Thi mới là nhà thơ « thân Nga ».

Từ 1957, Thi sang « tham quan » Liên Sô, Thi đã làm bài thơ : « Bài Thơ Hắc Hải » hết lời ca ngợi đàn anh. Trong những năm sau đó, Thi có công rất nhiều trong việc quảng bá văn hóa Nga ở Hà Nội. Do đó, thỉnh thoảng trên báo Pravda (Sự Thật), báo của Trung Ương Đảng Cộng Sản Liên Sô đều có trích dịch bài của Thi sang tiếng Nga để giới thiệu, quảng cáo cho dân Nga biết.

Ngoài ra những bài báo, tập thơ « Bài Thơ Hắc Hải » của Thi được Nga dịch ra Nga văn phát hành hàng triệu cuốn. Tên tuổi của Thi được dân Nga biết tới càng lúc càng « nổi như cồn » khi hai quyền tiểu thuỷ tinh này là « Trận Tuyến Trên Không » và « Vào Lửa » được dịch sang Nga văn. Tiềm nhuận bút do Nga trả cho Thi là một số tiền kinh xù, « núi » của ».

Với Chế Lan Viên thì khác hẳn. Chế Lan Viên là « cái bóng » của Trường Chinh lừng lững có mặt trong hàng ngũ văn nghệ sĩ miền Bắc, đại diện cho khuynh hướng « thân Mao » nổi bật nhất.

Điều này đối với Chế Lan Viên không ai lạ lùng gì. Từ cuộc kháng chiến chống Pháp, Chế Lan Viên hân hạnh được điều trị bệnh tại bệnh viện Nam Ninh trong lần đi theo bộ đội vượt đường sá Ván Nam tài súng TC. Được uống sữa

đè, ăn bánh bao nhân thịt, được ăn miến nấu gà trong khi mọi « đồng chí vĩ đại » khác nằm tại bệnh viện ăn uống kham khổ đậu hũ thịt mõ kho thi Chế Lan Viên không « cảm » không tri ân đãi ngò sao được. Rồi cho đến những năm về Hà Nội, Chế Lan Viên dưỡng bệnh cũng lại sang bệnh viện Nam Ninh nằm, được tiếp máu tươi TC vào tim. Nhờ được tiếp máu TC nên Chế Lan Viên « hàng gà » mê « cái lom giò » của Vũ thị Thường, lấy luôn nàng ta làm vợ.

Cho nên TC, « bác Mao » đối với Chế Lan Viên là thần tượng, là thiên đường, là « tổ quốc thứ hai ». Chế Lan Viên vì vụ « hàn Mao » này đã gây nên một vụ rắc rối cho tinh bang giao giữa Hà Nội và Mạc tu Khoa.

Nguyên « biển cổ vịnh Bắc Việt » với chiến hạm Maddoc của Mỹ ngày 1-8-1964 xảy ra, hai ngày sau, 3-8-64 phi cơ Mỹ bắt đầu oanh tạc miền Bắc lần đầu tiên, mở màn cho cuộc không tập « leo thang chiến tranh » ác liệt toàn miền Bắc.

Chiếc phi cơ F4 đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi, toàn thể văn nghệ sĩ miền Bắc có « công ăn việc làm », Đảng chỉ thị phải khai thác rầm rộ để nâng cao tinh thần chiến sĩ, cán bộ « thừa hăng xông lên ». Mọi người đua nhau làm thơ, viết chuyện ngắn phỏng sự binh luận v.v... để cao chiến thắng, để cao lòng căm thù « đế quốc Mỹ », để cao tinh thần dũng cảm hy sinh v.v...

BÓNG TỐI ĐI QUA

(tức 1287 ngày trong Bộ chỉ huy tối cao MT DTGPVN)

Hồi ký : VŨ HÙNG

Cát bản : KIM NHẬT
tập 2 đã phát hành trên toàn quốc

— Bạn đọc báo Đời không đọc BÓNG TỐI ĐI QUA không phải là bạn đọc của Đời.

— Một tác phẩm không được đọc sẽ từ đến học máu mà chết.

Chế Lan Viên cũng làm bài thơ nhan đề « SAO... CHIẾN THẮNG ? » cho đăng trên nhật báo NHÂN DÂN Hà Nội ngày 10-8-1964.

Nhật báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Trung Ương Đảng Lao Động miền Bắc biểu hiện đường lối, lập trường chính thức của Hà Nội. Trong bài thơ, thay vì hoan hô, để cao suông cán bộ, chiến sĩ của mình, Chế Lan Viên còn hăng tiết vịt chửi luôn cả Liên Xô với những câu móc họng :

Hồi những con thỏ hòa bình
đang gặm cỏ
Người ngâm tuyet cũng là nhở
ta đó



Thần chiến thắng là những thần
áo vải

Những binh nhất, binh nhì mười
tám tuổi

Giết quân thù không đợi có hạt
nhân

Giết quân thù không cần phải
phản vân

Thời gian đó là thời gian Nga
Tàu chửi nhau kịch liệt. Và Liên
Sô đang vận động ký hiệp ước cấm
thi nghiệm bom nguyên tử, bom hạt
nhân để ngăn Trung Cộng trong khi
nền kỹ nghệ nguyên tử ở Tân Cương
của Trung Cộng đang chập chững
những bước đầu.

Bài thơ này được Quách mạt Nhược ở Bắc Kinh khoái lầm, ca tụng hết lời trên Nhân dân Nhật báo của Trung Cộng. Quách mạt Nhược liền cho dịch lại nguyên bài thơ sang Hoa Văn rồi làm nhiệm vụ « bình thơ » lấy bài « Sao... Chiến Thắng » của Chế Lan Viên làm điểm tựa, chửi Liên Xô tàn tệ nào là « thô đế », đầu hàng đế quốc Mỹ », « sợ chết », « giúp Mỹ chiến tranh ở Việt Nam » v.v...

Không hiểu những công hàm
ngoại giao, qua lại Mạc tu Khoa và

Hà Nội gay gắt, lồng cảng ra sao mà
đến ngày 15 tháng 8 năm 1964, Bằng
Ủy Hội Liên Hợp Văn Học Ngh
Thuật được lệnh họp khẩn cấp về
vấn đề « đường lối sáng tác ». Chế
Lan Viên được Đặng thái Mai cho
biết :

— Bài thơ « Sao... Chiến Thắng »
của đồng chí đã gây cho chính phủ
và Đảng ta gặp nhiều khó khăn về
nguyên giao với các Đảng CS anh em.

Chế Lan Viên sừng cồ lèn cãi lại,
hung hăng ra điều ta đây không là
« bọn cát xét lại » trong hàng ngũ
văn nghệ miền Bắc. Chế Lan Viên
ngầm ám chỉ vào Nguyễn đình Thi
và Tố Hữu.

Một cuộc tranh luận « nảy lửa »
diễn ra trong buổi họp. Dĩ nhiên là
Chế Lan Viên thắng thế, vì sau
lòng còn có Trường Chính, còn có
Trung Quốc vĩ đại. Để dàn hòa
Đặng thái Mai phải khen Chế Lan
Viên là hay, là đúng nhưng hoàn
cảnh đất nước trong chiến tranh,
một đảng nhỏ yếu, đang cần nhiều
viên trợ bất cứ từ đâu đến nên Đảng
chủ trương đứng ra ngoài mọi cuộc
tranh chấp. Chỉ có khen chứ không
chè ai hết. Bài thơ của Chế đã
làm Liên Xô nổi giận bằng 6 câu
trích ở trên, cho nên Trung Ương
Đảng chỉ thị cho Viên phải lập tức
xóa bỏ để giữ tinh đoàn kết.

Chế Lan Viên vẫn chưa nguôi :

— Tư tưởng tôi không sai lầm.
Tôi không khuyết điểm gì hết. Ai
muốn sửa chữa gì thì sửa. Tôi
không biết.

Và sau đó người ta sửa lại.
Khi in bài thơ « SAO... CHIẾN THẮNG »
vào tuyển tập, người ta đã ng
mất bốn câu động từ Liên Xô, Chế
Lan Viên tức tối, nhưng lệnh đảng
đành phải cắn răng chịu trận.

Từ đó, nỗi ức của Chế Lan Viên
nhầm quay vào « đấu tranh nội bộ »
chơi lại cái nhóm thàu Nga của Ng
đình Thi. Và cũng đã hơn một lần,
Chế Lan Viên chơi Tố Hữu bằng 1
bài tựa : « Thơ Tố Hữu ».

Tôi nghiệp cho Chế Lan Viên.
Hung hăng thế, mạnh mẽ mà suốt
ba năm trời nay, Chế Lan Viên vẫn
chưa hết nỗi Nguyên đình Thi « thàu
Nga » ra khỏi chức vụ Tổng Thư Ký
Hội Liên Hiệp Văn học nghệ thuật.

(CÒN TIẾP)

Hình thức che dấu kỹ nội dung. Che khéo lầm.
Khéo đến nỗi chính phủ làm nên cho các bộ mõm
nhà nước chủ tối tấp, đam đợi gió đua nhau phết
cờ rầm rầm ! Vui ra phết !



ĐÓ. nbu

đời

LÚHỒ

NGỤY HÒA, NGỤY CHIẾN

Không hiểu bậc cao minh, uyên thâm hán học
nào đã sáng chế ra hai tiếng « ngụy hòa » để ám
chỉ những cá nhân, những phong trào đòi các loại
hòa bình lạc ra ngoài chủ trương của chính phủ ?
Theo thiển ý, việc xử dụng danh từ đó chỉ có hai
ý nghĩa đặc biệt : Hoặc là đúng sai. Hoặc là xó
xiên chính phủ theo lối chơi chữ thâm độc của
nhà Nho.

Theo nguyên ngữ : « Ngụy » có nghĩa đen là
sì là « giả dối, man trá, đội lốt, giả tạo, không
xứng đáng v.v. » nghĩa là không thật và có khi
ngược hẳn lại. Ví dụ : người lính ngụy trang là
cố ý cho địch quân không biết rõ anh ta là lính.
Một đặc công ngụy trang thành dân vệ là cố nấp
vào cái vỏ quốc gia để che cái ruột cộng sản. Rồi
từ đó, ta có « ngụy quân tử » chính là tiêu nhân,
« ngụy trí thức » chính là vô học, « ngụy đạo đức »
chính là gian dâm, « ngụy ái quốc » rõ là Việt gian
tận xương túy.

Hiểu như thế rồi, Ngược Đời muốn lớn tiếng,
liều mạng hoan hô bọn ngụy hòa một phát. Tại sao
vậy ? Vì căn cứ theo lối phân tích trên, danh từ
ngụy hòa có nghĩa là giả vờ đòi hòa bình, đội lốt
đòi hòa bình, không xứng đáng đòi hòa bình, giả
tạo và chủ tâm chính yếu là mong muốn chiến
tranh kéo dài mãi mãi. Ngụy hòa ngược lại với
chân hòa. Và nếu, các ông ngụy hòa, dù mặt ngoài
giả vờ kêu gọi hòa bình mà thực chất là chủ chiến
thì rõ là đi đúng đường lối « chiến đấu tới cùng
đè tiêu diệt bọn cộng sản vô thần » của chính phủ
rồi. Đã đúng đường lối chống cộng quyết liệt mà
minh là dân chống cộng đủ 100 phần dầu thì chờ
gì mà chẳng hoan hô ? Ngụy hòa chính là chủ chiến.

Tuần trước ông Râu Kẽm hầm hầm ra đi sặc
mùi « chủ chiến ». Cả thế giới chờ đợi một trận
đấu võ mõm phát khởi tại « sào huyệt » của bọn
Ngụy Hòa. Tì, đúng một cái, ông Râu Kẽm gửi bức
tâm thư nói rằng sợ dân Mỹ đòn trả thù nghiêm
đánh nhau đau đớn vì ta nên ông không đi nữa.
Đã không đi, ông còn tuyên bố đóng góp thêm dữ
kiện mới cho hội đàm Paris. Thủ hỏi ông Phố Kẽm
nhà ta không phải là « ngụy chiến » thì còn là cái gì ?

Rồi đến cái ôn quân sư Kit-xin-gor của vua
Nit-xon cũng thế. Cả anh Nga Sô nữa. Hai bên
Nga Mỹ vừa bắt tay nhau cho Do Thái và Á Rập
đàm phán hòa bình. Hai phe nạn nhân của đế quốc
vừa mở mõm ra thì ở Röt-đa-ni, quân du kích và
quân Hoàng gia thịt nhau rơi tả. Lại vừa đánh
nhau ác liệt, hai anh đế quốc « suýt » một tiếng.
Cả hai đứa nhỏ lại im. Thì đúng là ngụy hòa chứ
còn gì nữa ?

Thảo nào, người không lồ Na-xe, lâu nay cứ
tưởng mình là chúa của miền Trung Đông, nay vỡ
lẽ ra cũng chỉ là con tốt đèn của cả hai phe ngụy hòa,
ngụy chiến. Tức quá ! tức quá ! máu dâng lên, đứt
tim lăn đùng ra chết luôn ! Ôi ! Kit-xin-gor đâu ?
Sao anh không dám bắt chước Khổng Minh sang
Lor-Ke khóc Chu Du Nát-xe một phát ? Hay việc đó
đã có đồng chí Cô-xin-ghin khóc hộ rồi ! Cay thật !

CON RỒNG ĐỎ

□ TÊ ĐÊ



TC được coi là một con rồng đỏ. Con rồng này gọi Hoa Kỳ, nước đàn anh của Thế Giới Tự Do là con hổ giấy ! Dưới nét vẽ của các họa sĩ hí họa thì TC là một con khủng long, một quái vật đang cuộn mình chờ cơ hội gây khủng khiếp.

Trong hang động của con khủng long này, người ta rất dễ thấy những tư tưởng đấu tranh đầy máu me nhưng tuyệt nhiên khó tìm được những câu chuyện, những ý tưởng khôi hài của con người tự do, nhất là cái tính thản túc của báo chí, sách vở Giao Chỉ miền Nam ! Mà cười là đặc tính phân biệt giữa thú vật và con người !

Tuy nhiên, trong một vài mẩu truyện, một vài sự kiện rải rác mà người viết còn nhớ được, và sẽ trình bày hầu quí vị sau đây, quí vị cũng có thể có một vài phút để qua thi giờ với vài nét liếu lâm về con rồng không lồ màu máu này.

Bốc thơm kiều Tàu Đỏ

Mặt của Mao Trạch Đông, mặt của con Rồng Chúa tròn như một cái đĩa tây, nói theo kiều Giao Chỉ, thì tròn như cái mâm. Mặt mâm. Nhưng các ván sồi, thi sồi đỗ lại ca tụng, lại bốc thơm Mao Chủ tịch là chủ tịch có cái mặt tròn như mặt trời ! Mặt trời chiếu ánh hồng cho toàn thế giới ! Cho đến năm 1956 tên của Mao chưa được nói đến nhưng từ 1957 trở đi hình ảnh Mao được in hàng trăm triệu tấm dủ cờ phát cho dân chúng như bướm bướm. Ta hãy nghe một bài ca bốc Mao xéng xáng được viết vào mùa thu năm 1959.

Chủ tịch Mao tốt vô biên

Mười ngàn bài ca không đủ ca tụng người.

Với cây làm bút, với trời làm giấy

Và cả biển mực

Cũng không viết hết về người được !

Chí khí kiều Mao !

Hồi Mao trạch Đông 11 tuổi có đem một cô bé vào gầm giường để làm truyện hấp dẫn trót át. Người lớn bắt gặp lôi ra, Mao đã chống tay phát biểu : « Bộ chỉ có người lớn làm được, con nít không « làm » được sao ? » !

Tay bơi lội chưa hết xí quách

Báo chí ngoại quốc có đăng hình đầu Mao trạch Đông nhô lên khỏi mặt sông Dương Tử. Đây là cách Mao Chủ tịch vượt Dương Tử giang. Mao trạch Đông muốn chứng tỏ là một lãnh tụ càng già càng dẻo càng dai nên đã biểu diễn « yêu nước » như vậy. Sau màn trình bày bụng này. Có cả một phong trào thanh niên noi gương Mao Chủ tịch vượt sông Dương Tử ! Báo chí Tây Phương cho rằng đây chỉ là một trò ảo thuật của Mao, Mao đã cho người nhái lặn ở dưới để đỡ chân ! Cũng có kẻ cho rằng Mao rất khỏe vì hồi Mao bị Tưởng giới Thạch đuổi chạy về Diên An, Mao đã từng tắm tuyệt !

Bạch thư của Mao và trung tiễn !

Gần đây cuốn bạch thư của Mao được phổ biến sâu rộng tại Trung Cộng và đã được chụp hình mang về Hoa Kinh Đốn.

Báo L'Express có trích dịch một số đoạn trong cuốn bạch thư, có thể gọi là quái đản của Mao nói về giáo dục, văn hóa, hành chính và cách mạng.

Về học hành, Mao viết : « Ban giám khảo các kỳ thi thường cư xử như kẻ thù của thí sinh. Họ « chơi » thí sinh bằng những cái bẫy, những câu hỏi tối tăm. Tôi đổi thay toàn diện. Thị dụ một sinh viên trả lời được 10 câu hỏi trong số 20 câu mà trả lời có vẻ đắc đáo thì phải được điểm tối đa 20 trên 100. Trái lại nếu kẻ nào trả lời đúng hết các câu hỏi mà không có gì đắc đáo chỉ được 50 điểm.

Trong phòng các thí sinh có quyền nhắc nhở

Lê Hồng Hợp nữa, Mao còn phán : « Người nào bạn mà vắng mặt, bạn có quyền thi dùm. Khi thi nếu người kế bạn biết làm bài, bạn có quyền « cớp » nguyên văn !

Mao còn đề cao một mott học mới trong một học đường mới như sau : « Nếu thấy bài giảng của giáo sư không hấp dẫn, học sinh có quyền nằm trên ghế đánh một giấc ».

Mao kết án trường trung học của Trung Cộng ngày nay buồn thảm như « những nấm mồ hôi hám, những ao tù nồng cạn trong đó có một lũ rùa đàn đòn chui rúc ».

Mao cũng chê học hành vì Mao cho rằng những bậc thiên tài như Khổng Tử, Phật thích Ca, Chúa Jesus và Marx đều không có kiến thức gì nhiều !

Về văn hóa, Mao cho rằng dân Tàu thường tự hào là có 4 nghìn năm lịch sử và văn hóa nhưng chỉ là thứ tự ái hão vì thực ra hiện nay Trung hoa chưa sánh nổi một nước hạng nhỏ ở Tây phương là Bỉ.

Mao công kích thậm tệ chính sách « Bước Nhảy vọt » một chương trình mà do chính Mao chủ xướng, Mao viết : « Không nên nhảy vọt, mà chỉ nên đi từ từ từng bước. Giống như khi ăn thịt, ta không thể nuốt luôn cả một tảng thịt. Không thể ăn một lần mà mập được, như thống chế Chu Đức và tôi đây, chúng tôi không trở thành mập mạp một sớm một chiều mà phải từ từ ».

Mao cũng chê luôn cả Khổng tử và Lê-nin là đã phạm phải nhiều sai lầm chứng cứ là « tôi đã nhìn thấy bản thảo của Lê-nin đầy những vết bút sửa chữa. Nếu không sai, tại sao phải sửa ? »

Sau khi đã đả kích lung tung như vậy, Mao phê bình luôn cả chính mình. Mao cho mình là người thất đức vì không có con cái, Mao viết : « kẻ nào làm tội ác thì bị trời phạt vì có hai đứa con thì một đứa chết trận đứa còn lại bị dien ».

Mao nhấn mạnh : « Đó chính là do lỗi nơi tôi, chứ không tại sao tôi lại tuyệt tự như thế. Và để bênh vực cho cuộc tự phê bình hèn thê thảm này, Mao viết : « Có lỗi thì phải nói ra. Cũng như đầy bụng thì phải đánh rãnh thì mới khoái » !

Các chuyên gia Tây Phương, khi nghiên cứu cuốn bạch thư này đã cho Mao là loạn trí. Nhưng trong khi đó các cán bộ Tàu đỏ lại đang bắt dân chúng học tập nghiêm chỉnh cuốn bạch thư đầy rãnh tư tưởng siêu quái và từ ngữ mất vệ sinh này !

Truyện « cậu chó » Trung Cộng

Trong cuộc đụng độ về biên giới giữa TC và Nga có xảy ra một truyện rất khôi hài. Ở bên này biên giới binh lính Tàu đỏ đã cởi trần cởi truồng chia « cậu chó ». Tàu vào mặt các binh sĩ Nga trấn đóng ở bên này biên giới, Binhs sĩ Nga cầu quá bèn khiêng luôn hình Mao to tỗ bố ra trước những cậu chó đó. Taé là lính Tàu đỏ bèn vội vàng mặc lại quần áo vì chẳng lẽ lại cho Mao chủ tịch ăn những của nợ đời đó. Thật là gậy ông đập lưng ông !

Lấy vợ sớm để quên đói, và được lè phè

Các thanh niên, nhất là giới sinh viên khoái lấy vợ sớm để được lè phè để khỏi phải rời bỏ những tiên nghi tương đối của thành phố để đi làm việc tại các nông trại hay tại vùng biên giới. Họ có cơ hội hưởng một cuộc sống có phần nào riêng tư trong một căn nhà của chính họ và sự đèn bù về khoái lạc xác thịt cho sự nghèo nàn kinh khủng mà các cuộc kinh tế khủng hoảng đè nặng lên đầu họ trong những năm gần đây ! Thật khôi hài, thanh niên thế giới tự do sợ lấy vợ vì sợ đói trong khi tại TC, thanh niên lấy vợ cốt để ân ái quên chính sách, quên lanh tụ và quên đói !

Sóng 24 giờ theo mott Trung Cộng

Khối đồ hình như khoai con số 3 nên 24 giờ cũng được chia làm 3 phần đều nhau. nghĩa là 3 lần 8.

Chiến dịch hô hào sử dụng nốt 8 tiếng lè phè của các công nhân đã được giải thích như sau :

« Một ngày 24 tiếng đồng hồ thì có 8 tiếng để làm việc, 8 tiếng để ngủ và 8 tiếng để dành cho các hoạt động vào lúc nhàn rỗi làm thế nào để sắp đặt cách dùng 8 tiếng sau chót và tận dụng chúng ta ra sao là một vấn đề không quan trọng. Vì một phần lớn thời giờ trong 8 tiếng này của chúng ta được trải qua ở trong phòng ngủ, vậy thì cách sử dụng thời gian ở trong phòng ngủ cho thích hợp là điều rất quan trọng. Trong 8 tiếng đồng hồ làm việc của chúng ta trí óc và công tác chúng ta được người ngoài theo dõi, thì thời gian 8 tiếng đồng hồ nhàn rỗi của chúng ta cũng nên được sự lưu ý và quan tâm của những người khác ».

Bạn nào khoái 8 tiếng lè phè của mình « được » nhà nước kiểm soát hãy xin sang ở với Mao xéng xáng !

Tàu Cộng và thời trang

Mái tóc, áo quần là thứ phong vũ biểu chính trị. Không riêng gì An Nam mới bầy đặt cắt tóc của Hippy, tại Trung Cộng cũng vậy. các thanh thiếu niên thuộc vê binh Đỏ đã buộc các liền bà con gái cắt cụt mái tóc dài, phá bỏ những sợi tóc uốn, xé quần ống túm, và hủy bỏ những giày cao gót mũi nhọn. Thay vào đó bị coi là khí cụ làm phát triển lối sống tư bản, trưởng giả !

Dựa vào sự kiện này ta thấy tính thần linh Tàu đỏ rất yếu so với linh Giao Chỉ, linh Giao Chỉ đánh vẫn hăng dù phải nhìn mini jupe, nhìn đùi, nhìn ngực, nhìn sóng tóc các em bé hậu phương ! Thưởng thức liền bà con gái là một chuyện, đánh chấm lại là chuyện khác !

Đường phố ở Trung Cộng

Trong khi bộ mặt đường phố ở Nga Sô rất hiền thì ngược lại đường phố ở Trung Cộng xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng, ôn ào, chen chúc. Có rất ít xe hơi để tà tà nhưng rất nhiều xe vận tải. Cái đặc điểm đáng chú ý nhất là những đám đông tụ họp để đọc các bích chương dán la liệt trên tường. Đọc theo đường phố, có những chiếc bàn nhỏ để sơn,

(Xem tiếp trang 49)



(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 52)

Vì hòa bình ở Việt Nam :

Như trên đã nói Hòa bình ở VN sẽ thực chỉ là vấn đề chủ quyền quốc gia và thống nhất lãnh thổ.

Nói 1 cách khác, Hòa bình ở VN sẽ không bao giờ có :

1/ Nếu Việt Nam còn ở trong vòng kiểm soát của ngoại quốc, và :

2/ Nếu Việt Nam còn tiếp tục bị qua phán, một nửa theo Cộng sản và một nửa theo Mỹ.

Chủ đích vẫn hồi hòa bình cho tổ quốc là bỗn phận cao quý nhất của tất cả các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện tại và tương lai.

Trước lịch sử và trước quốc dân trách nhiệm của họ thực nặng nề nhưng cũng thực vinh dự. Một kế hoạch chân chính được sửa soạn kỹ lưỡng trong từng chi tiết có thể giúp cho họ đi đến sự ôn hòa mong muốn. Việc lý tưởng là các nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc trực tiếp nói chuyện với nhau mà không cần phải nhử cậy vào ngoại bang, trong

tình thần tự chủ và tự lập ; nhưng việc này đã không thể hiện được, thực đáng tiếc trên bình diện dân tộc.

Trên thực tế một cuộc tiếp xúc như thế cần phải được bảo đảm - mà phải bảo đảm bằng sự chứng kiến, kiểm soát hữu hiệu của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc, trọng trung cho toàn thể thế giới cho quốc tế. Chúng tôi xin đề nghị một lịch trình thống nhất quốc gia qua 5 giai đoạn trải dài trên 6 năm :

GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT: Hiện giờ hai miền Bắc và Nam Việt Nam đã đang chính thức tiếp xúc với nhau tại hội nghị hòa đàm Ba Lê.

Nền chuyền hoi nghị Ba Lê thành:

a/ Hội nghị Bến Hải ngay trên lãnh thổ Việt Nam, hay :

b/ Hội nghị NúiƯớc ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, Được HĐ LHQ triệu tập.

Nếu HĐ An Ninh LHQ không muốn trực tiếp đứng ra tổ chức thì có thể đề cử một số quốc gia,

CHÌA KHÓA HÒA BÌNH CHO VIỆT NAM

HOÀNG VĂN ĐỨC
TRẦN MINH TIẾT

muốn thống nhất đất nước bằng thủ thức bầu cử tự do dưới quyền kiểm soát chặt chẽ và hữu hiệu của LHQ có đại diện của 2 chính phủ Saigon và Hà Nội phụ tá ở bên.

c) Nếu có thì dân chúng sẽ long trọng cam kết tuyệt đối và thành thực tuân theo kết quả của cuộc đầu phiếu bất luận kết quả của cuộc đầu phiếu sẽ ra sao, và :

c) Trong trường hợp mà chính phủ trong vùng của họ mà thoái thác khước từ không chịu thi hành theo đúng kết quả của cuộc đầu phiếu, thì họ (tức dân chúng) sẽ cam kết tự bỏ chính phủ đó và công khai không ủng hộ chính phủ đó nữa, và ưng thuận trước Thế giới và trước quốc dân để đặt ngay vùng của họ dưới sự bảo trợ quản trị của LHQ trong một thời gian vô hạn định (đây là một sự pha lê đối với Công Pháp).

Nếu cuộc trưng cầu dân ý có kết quả là dân chúng hai miền không muốn thống nhất lãnh thổ quốc gia (là một việc chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra), thì tình thế sẽ bắt buộc ở nguyên tình trạng hiện tại, lãnh thổ quốc gia sẽ tiếp tục bị qua phán và không có vấn đề thống nhất đất nước nữa.

Nhưng nếu quả là dân chúng hai miền muốn quốc gia được thống nhất, thì sau đây là giai đoạn tiếp theo :

GIAI ĐOẠN THỨ HAI :

Sáu tháng sau cuộc trưng cầu dân ý (tại sao lại 6 tháng ?)

- Bởi vì trong chính trị đích thu không nói cho chúng ta biết ý định hay dự định của chúng bao giờ và cũng không phải lúc nào cũng nhất nhất giải thích cho dân chúng hiểu lý do tại sao chúng làm việc này và không làm việc khác. Thời gian 6 tháng là một thư ký thuật để giúp cho dân chúng sáng suốt nhận định và cũng là để trấn an họ bởi vì nên giúp cho nhận định sáng suốt trước khi họ sẽ phải bắt buộc chấp nhận một quyết định hơn là bắt buộc họ chấp nhận một quyết định đó tức khắc không được phép suy nghĩ vì không có thời giờ để suy nghĩ.

- Về một phương diện khác - và điều này thì ai cũng biết - Những hành động chính trị

mà không thể giải thích cho dân chúng nghe được thì sẽ không bao giờ được dân chúng hưởng ứng và do đó sẽ có hại nhiều hơn là có lợi...

1) Thứ nhất : LHQ được trợ tá bởi đại diện của hai chính phủ Nam và Bắc VN sẽ công bố kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, và :

2) Thứ hai : Hai chính phủ Nam và Bắc Việt Nam ra thông cáo chung xác nhận sẽ tổ chức trong vòng hai năm những cuộc bầu cử sơ khởi có mục đích vẫn hồi sự thống nhất xứ sở.

GIAI ĐOẠN THỨ BA : Hai năm sau sự công bố do LHQ về kết quả cuộc trưng cầu dân ý và thông cáo chung của hai chính phủ Nam Bắc VN về cuộc bầu cử sơ khởi để thống nhất lãnh thổ quốc gia thuộc giai đoạn thứ hai :

1) Thứ nhất : Bầu cử sơ khởi dưới quyền kiểm soát của LHQ có đại diện hai chính phủ Nam Bắc trợ tá, và :

2) Thứ hai : Tuyên ngôn chung của hai chính phủ long trọng cam kết sẽ trả lại tổ chức những cuộc bầu cử sau cùng để thống nhất lãnh thổ quốc gia.

(Số phiếu trung bình tổng kết của hai cuộc bầu cử cách nhau 2 năm sẽ quyết định tương lai đất nước. Và cuộc bầu cử tự do diễn trên KHÔNG CHỈ ĐỊNH NHÂN VẬT, KHÔNG CHỈ ĐỊNH NGƯỜI, MÀ CHỈ ĐỊNH CHẾ ĐỘ nào, giữa 2 chế độ quốc gia miền Nam hay CS miền Bắc, có khả năng đem lại sự thống nhất cho xứ sở).

GIAI ĐOẠN THỨ TƯ : 2 năm sau những lời tuyên cáo là đổi tượng của giai đoạn thứ ba.

1) Thứ nhất : Một lần thứ 2 và cũng là lần chót, Tổng tuyển cử dưới quyền kiểm soát của LHQ có đại diện của 2 chính phủ Nam, Bắc trợ tá.

2) Thứ hai : Tuyên cáo chung của 2 chính phủ sẽ công bố trong vòng 6 tháng sau kết quả vĩnh viễn của các cuộc tổng tuyển cử.

(Số trung bình phiếu tổng kết của hai cuộc tổng tuyển cử sẽ sê là số phiếu quyết định).

Các cuộc tổng tuyển cử được tổ chức làm hai lần như vậy là để cho những người nào trong cuộc tuyển cử đầu mà có những lý do để hỏi

tiết về sự bầu bán của mình thì sẽ có cơ hội để bầu lại trong lần thứ hai...)

GIAI ĐOẠN THỨ NĂM :

Sáu tháng sau những tuyên cáo là đổi tượng của giai đoạn thứ tư :

1/ Thứ nhất : Tuyên cáo chính thức của LHQ có đại diện của hai chính phủ trợ tá về kết quả của các cuộc tuyển cử, và :

2/ Thứ hai : Tuyên cáo chung và tuyên cáo riêng của hai chính phủ (trước thế giới, trước quốc dân và trước dân chúng từng miền) long trọng xác nhận giải tán vĩnh viễn bắt đầu từ ngày ra tuyên cáo của chính phủ địa phương của mỗi miền Nam, Bắc ; và trao ngay quyền của chính phủ đã bị loại cho chính phủ (tức chế độ) trung cử : Chính phủ trung cử này sẽ có nhiệm vụ tổ chức trong vòng 10 tháng sau một cuộc tổng tuyển cử để bầu quốc hội duy nhất chung cho hai miền để xác định thành 1 chính phủ duy nhất đầu tiên chung cho toàn quốc, chính phủ đầu tiên của nước VIỆT NAM THỐNG NHẤT.

Các đại diện của chính phủ hai miền sẽ đương nhiên mất tinh cách đại diện của họ bắt đầu từ ngày giải tán vĩnh viễn chính phủ của họ, nhưng ủy ban kiểm soát tổng tuyển cử của LHQ sẽ tiếp tục sứ mạng của nó bên cạnh chính phủ nào thắng phiếu trong cuộc tuyển cử cho đến ngày nước VN thực sự thống nhất.

Trong trường hợp mà chính phủ địa phương của một trong hai miền không tuân theo kết quả của cuộc đầu phiếu, sau khi được ủy ban kiểm soát tuyển cử LHQ xác nhận trong bản báo cáo chính thức, thì dân chúng sống trong miền đó sẽ được đương nhiên đặt mình dưới quyền bảo trợ và quản trị của LHQ và ngay khi đó thi quân đội và nhân viên LHQ lãnh trách nhiệm ngay tức khắc...

(Sở dĩ chúng tôi đề nghị một cuộc trưng cầu dân ý về chế độ mà không đề nghị một cuộc trưng cầu dân ý về nhân vật vì dân chúng hai miền còn đang bị giao động quá nhiều về phương diện tinh cảm, chưa có thể bình tĩnh mà tìm hiểu các nhân vật mình phải lựa chọn. Chỉ lựa chọn chế độ mà khoan lựa chọn nhân vật dân chúng có thể

Văn nghệ nhà banh



CÀ NÔNG 20

Ai cũng nhận ra là dưới thời đệ nhì cộng hòa có dân chủ thật sự, nhất là sự tự do phát biểu ý tưởng của mình qua giấy, viết. Vì vậy có nhiều kẻ súng cầm tay ngoài mặt trận mà lòng còn gởi lại trên trang sách học trò. Họ đã lên đường, ném tuổi hoa niên vào trò chơi tranh đấu bằng súng đạn thật. Những ước mơ tuổi nhỏ vẫn còn là những cánh chim lón xoè rộng trong tâm hồn. Nét đẹp hào hùng đó được tôi luyện thêm bằng chất nước chiến trường pha thêm máu, máu của chính bản thân họ trên mọi tuyến lửa hiểm nghèo. Ai được trèo cao danh vọng, thăng hoa tột đỉnh công hầu, xin nhìn xuống để thấy xương trắng máu hồng đã biến dạng, chất cao thành sòng núi. Những phân cách tu cách làm người xin được nối liền bằng nhịp cầu đồng đội, hãy kết tình thương chiến hữu bằng hoa lá nhiệm màu của niềm thông cảm không giới hạn bởi kẽm gai «lẽ nghi quân cách» nhọn hoắt sô sảng. Cõi nhân đã bảo: «nhất tướng công thành, vạn cốt khôn

điều này đã chứng minh vừa đủ thấy sự thật trong hàng ngũ ba quân, hàng rào danh dự cờ xi rập trời chưa hẳn là hổ sáu phân biệt ông tướng oai phong lẫm liệt với anh binh nhì mõ sát, giàn «auto». Tiền hô hậu ủng chưa đủ là tướng đồng vách sát ngai ngắn chia nhịp đậm con tim giữa kẻ cầm «gậy chỉ huy» oai dũng ngất trời với anh lính trận, súng trên tay, lầm lũi đi trên đường mòn xuyên rừng núi. Người viết, tin chắc rằng các cấp chỉ huy trong quân đội luôn muôn duy trì tinh thần phòng khoáng bạo hùng này thành một biểu tượng tự do và cũng là niềm trắc vong thể hiện «tình huynh đệ chí binh» trong một triệu tâm hồn chung nhịp điệu.

Nhưng — quái ác thay cái chữ nhưng chưởng ngại, xuất hiện như một thứ mìn bẫy trên trục tiến quân dàn trải nhịp kèn đồng, tiếng kèn thổi thúc chiến binh tiến lên chiếm mục tiêu hoàn thành sứ mệnh. Sự ngăn trở tuy nhỏ nhõi nhưng xét kỹ nó có hiệu năng đa dạng trong chiến thuật tranh thủ nhơn tam. Nó được kẻ có ý thức nhìn ngắm, quan sát tận tường như một sách lược tri hoãn chiến làm cho con đường chiến thắng bỗng hóa ra xa xôi vạn dặm, người lính trận cảm thấy bàng hoàng, trông đích đến như quả bóng bay cao, thoát khỏi tầm tay chiến sĩ. Năm phút cuối cùng là sự nhác nhớ thường xuyên lồng kiên trì chịu đựng trong mọi hoàn cảnh trái ngang, trong cuộc chiến dai dẳng hơn 20 năm dài thống khổ. Năm phút đó bị những bàn tay ma quái của các cấp chỉ huy trung gian ngờ nghịch, thiếu ý thức quan niệm tự do, đã để nó vượt bay dưới con mắt ngỡ ngàng người lính già cầm lạng. Sự tự do phát biểu tư tưởng đâu có gì hành động xung phong giết giặc lập chiến công, — có ai đó — đã mượn chiêu bài, tiêu phong trên đấu trường chiến tranh chính trị, đã phóng bay phủ quyết mọi tác phẩm mà họ chụp mũ «phản chiến» và «quá khích» trong tư tưởng đầy xây dựng sửa sai. Người lính trận hơn ai hết, còn lưu trên thân thể họ những chứng tích chiến tranh, chiến công bợ còn ràng ràng trước mặt. Họ có dùng chân ngồi nghỉ trong giây phút đợi lệnh lên đường, cảm tưởng họ, những người về từ rừng núi là ý lòng trung triece nhất được bộc xuất một cách can cường, sau một thoáng «nghỉ phép» về ngang phổ thị thấy tình đời gian đổi lọc lửa. Cho người lính bình nhì, cấp bậc thấp nhất trong quân đội được cầm tay ông tướng để tâm tình, để giải bày những ân tình đầu kin. Cho người lính viết lên tiếng nói của mình, dù lời lẽ không bóng bẩy văn hoa, để trình diện với những bậc đàn anh những tâm tư khó nói. Có phải chàng đó là một phạm thượng chém đầu, có phải chàng đó là hành động thiếu tác phong đáng phết bằng một loạt ngày trọng cấm?

Những điều vừa kể nếu đem so sánh với hành động nâng bi lấy điêm để qua mặt cấp trên làm điếm phi pháp, nịnh trên dọa dưới của những ai gần gũi «mặt trời», có ai dám cả quyết hành động của những người quân tử, đáng được tuyets dương?

Muốn cho văn nghệ nhà binh này nở như một vườn hoa đầy hương sắc kẻ «giữ vườn» còn phải là người biết nghệ để ra công troi nước, châm pháo,

CHUYỆN MỘT LẦN THĂM

Bắt đèn anh đó, ghét anh ghê
Cứ ghẹo hoài thôi để lúc về
Phải giận làm cho em phung
Rồi cười : anh đứng lặng yên
nghe

Còn hỏi tíc em có giận khong
Đèn cho hoa dại ở bên đồng
Hát đi về cẩm trên bàn học
Vào lấp màu anh vẽ nụ hồng

Hay bắt đèn cho cánh nhạn bay
Nhiều ghê : chim lượn chỗ kia

Đèn rồi và cẩm đòi thêm nura
Sao cứ đứng yên mãi thế này ?
Không chịu lại còn muốn cái
chỉ ?

Chắc đòi giờ nón «oắn tù tì»
Thôi thì tất cả anh giờ hết
Đòi «oắn» đây nè cứ «oắn» đi

Túc anh ghê lắm đó rồi nghe
Em giận cho coi khóc thật nè
Và cẩm cầm khăn lau nước mắt
Em còn vào mách với Ba, Mẹ

Ù ; cứ vào nhà mách thử coi
Xem ai bị đánh thế mà đòi
Co' kia : mắc cở leu leu khóc
Không sợ đằng sau bụi bé cười

Hồng thèm anh nura tránh xa
Hồng lấp khăn lau nước mắt

mà

Thay kệ em về cho đỡ tíc

Đòi buồn gì nhung phút giây

qua

Thôi, anh xin lỗi thật nghe em

Anh đã đến cho tại hồng thèm

Giật mình em dụi mắt khô đi
Quay lại đèn sau chẳng thấy gì
Tức quá càng nhiều thêm nước

mắt

Chảy nhanh xuống má chảy
như thi

Trách anh chẳng lại với thương
yêu

Mà cứ để em khóc thật nhiều
Em khóc không cho lau nước

mắt

Là em chỉ muốn được anh chiều

Em giận sao anh cứ đứng yên

Đè khô nước mắt hồng thèm

đèn

Buồn rồi em đứng luôn đây đó
Dù biết rằng : anh đã đến bên

Rồi ; khóc đã chưa hờ hé cưng

Đè anh xin lỗi «nữ anh hùng»
Anh lau nước mắt cho khô vây

Quay lại nhanh đt kéo tuột

tròng

ra

Thôi, anh xin lỗi thật nghe em

Anh đã đến cho tại hồng thèm

Thì mắt phẫn mình em phai
chịu
Còn đòi khóc và hết luôn
đêm...?

Hồng phai bộ em con nít sao
Mà anh đến cái ở đâu nào
Em buồn nết khác cho «còn
túc»

At và anh đau khéo đồ vào

Vậy anh xin thật đó, nghe chưa
Cứ bắt đèn di anh sẽ chữa
Không ghẹo em buồn anh chỉ
nói

Đèn em băng giò với mây,
mưa...

Đã bảo... em buồn nura muốn
không

Đèn em... làm mất hết môi hồng
Và hai bên má em còn ướt
Hồng có băng khăn lau đó
«ông»

Vậy chú băng chi bái khó hoài
Thôi ; nì nhảm mắt lại «cô hai»
...Anh đến rồi đó, không đòi
nữa

Nhông nhéo hoài đi, sẽ có
ngày...

NGUYỄN TUẤN

(tình yêu không đất nghĩ)

Nhưng buồn cười thay, có những anh giữ chức vụ CTCT (chiến tranh chính trị) lại chẳng hề có thái độ CTCT. Văn nghệ không phải là một công thức toán lý hóa, không nên ép nó đóng khung vào khuôn thước định sẵn như người ta phải giải đoán một phương trình.

Bằng vào đường lối đó, chẳng khác nào người ta đã phát minh sáng chế ra được những «robot» văn nghệ. Nếu thật vậy thì quả là một điều hết sức mỉa mai cho chúng ta, những người chưa được «kỹ nghệ hóa tri óc» một trăm phần trăm trong khung trời vùng Đông nam Á. Bất tình cảm phải bị nhào nặn để đút vào khuôn có phải chẳng là phương thức «tẩy não nhà nghề» của những tên ma đầu Cộng Sản.

Là những người cầm súng ý thức đầy đủ được ý nghĩa tự do, người viết bài này tha thiết kêu gọi cấp lãnh đạo guồng máy chiến tranh chính trị chuẩn định lại khả năng chính trị của những người làm CTCT, vì ở trong đó văn nghệ đã góp một phần không nhỏ cho ước vọng làm tròn sứ mạng phát huy nhân phẩm, dù nhân phẩm đó là của Linh

đi chặng nưa. Bài viết này nằm trong phạm vi hạn hẹp của một đơn vị, nên không có ý nhầm vào Tông Cục CTCT để phê phán hay chỉ trich cơ quan đó. Chỉ quan niệm rằng dù là một con ốc hay một mẩu đanh vít trong guồng máy đại qui mô, nếu nó đi ngược lại chu kỳ điều hành uyên thủ, vẫn cũng có khả năng làm hỏng hết đại sự mà đám đông hăng

tưởng vọng.

Đè cho bốn bánh xe cắn cứ những bát bình trên đoạn đường đua gay cấn, có phải chẳng là thái độ khôn ngoan của anh tài xế xe đua? Những souape de sureté «không phải ngã» nhiên được những ông kỹ sư sáng chế làm một thứ trang điểm thừa thãi vô ích cho một chiếc xe lựa chọn vào đấu trường gành đua tốc độ. Nhưng thoát hơi cần thiết xét ra giá vé cũng để tránh khỏi một vỡ tung «nửa chừng xuân» có thể làm tiêu tan hy vọng chiến thắng cuối cùng trên đường trường có nhiều chướng ngại nguy trang sẵn sàng «đâm sau lưng» bất chợt. Trung ngôn thường nghịch nhĩ, biết vậy nhưng chẳng dặng đừng góp ý.

ĐỜI LÀ THẾ !



BỐ LÁO
phụ trách

DẤN THÂN ĂN CÓ !

Chưa bao giờ sự DẤN THÂN làm phát bùng lúc này. Khi không hàng hàng lớp lớp các tiến sĩ chum chén ngày đèo vùng lên tranh đấu cho hòa bình dân tộc cơm no áo ấm...

Sự thật 25 năm qua họ đã đóng góp gì cho nước non này. Không nói ai cũng biết ! Thành phần này lúc nào cũng đứng xa cuộc đời. Nhà hàng xóm cháy họ bình chân như vại — vì bắt lực muốn cứu cung chẳng được.

Cuộc tuyệt thực những mươi tiếng đồng hồ tại tiền đường Tòa Viện trưởng Đại học Sài Gòn số 1 Công trường Chiến sỹ, làm cho những người thực sự gop máu gop mồ hôi nước mắt cho đất nước này ngao ngán lắm. Những người này lấy làm bạc phuộc không được hân hạnh có can đảm đóng góp nước bọt dày máu ăn phần như quý vị.

Phải chăng thực sự những người này « Là lương tâm dân tộc » chẳng nữa thì cũng quá muộn màng, muộn lâm rồi.

Canh xì phé với « Hòa bình » Việt Nam đã lật mà họ vẫn mơ màng — nên mới quyết một phen tiếp sức hùn vồn làm ăn biết đâu chăng có chút cháo. Lô to rồi quý vịơi ! Coi chừng hối bất cập đó. Nhìn 12 chai nước chanh trà sám tiếp sức cho quý vị nhin ăn trong 12 tiếng đồng hồ ai mà nghĩ quý vị đương tranh đấu.

Nhưng dù sao cũng là một việc TỐT. Vì thực sự có lương tâm và can đảm với dám dấn thân dù chỉ tượng trưng như quý vị. Vậy thiết tưởng nên

Bản báo xin đăng nguyên văn dưới đây : Văn thư số 276 ngày 19-9 của Trung tướng Nguyễn Văn Minh trả lời bài báo « Đời là thế ».

VIỆT NAM CỘNG HÒA
PHỦ THỦ TƯỚNG

TÒA TỔNG TRẦN SG — GIA ĐỊNH

Điện thoại : 50.765 — 24.569

Số : 276/TTT/SG — GD
SAIGON, ngày 19-9-1970

Trung Tướng NGUYỄN VĂN MINH
TỔNG TRẦN SAIGON — GIA ĐỊNH

Kính gửi :

Bà Chủ Nhiệm Tuần báo « ĐỜI »
— SAIGON —

Kính thưa Bà,

Trong mục « Đời là thế » đăng trên qui báo số 50 tuần lễ từ 17-9 đến 24-9-70, có đoạn đề cập đến thái độ « nứa tinh nứa mơ không có đường lối dứt khoát » của Tòa Tổng Trần và Tòa Đô Chánh tiếp theo phản ứng của CSQG trong việc Phế binh gây rối loạn ngày 03-09-1970 tại Saigon.

Trong một đoạn khác, tác giả mục này có ghi thêm một chi tiết là Tòa Tổng Trần « cũng làm ngo » khi Cảnh sát giao cho 54 Phế binh để tạm giữ.

Với tư cách là người có trách nhiệm bảo vệ Thủ đô, tôi thấy có bỗn phận báo cho quý Chủ nhiệm rõ bài báo đã :

1.— Không phản ánh đúng sự thật.

2.— Có tác dụng làm giảm uy tín một cơ quan « chỉ huy an ninh và trật tự duy nhất tại Saigon và tỉnh Gia Định » Sắc lệnh số 471-TT/SL ngày 21-05-70 đã định quyền hạn của Tổng Trần Saigon — Gia Định và Sắc luật 10/68 mà Tổng Trần Saigon — Gia Định có bỗn phận phải thi hành.

ĐỜI

TIẾNG THỞ DÀI CỦA NHỮNG TÂM HỒN BI ĐÈ NÉN

CÂU CHUYỆN SỐ 38

Đời Tư do ngày 12.08.70

Kính Bố Láo !

Năm trên đời Tư do (vùng ngoại Đà Nẵng) Đọc mục « đời là thế » của Bố phụ trách cảm thấy khoái lâm Bố ơi !

Buồn ! Số 44 Bố Láo đi mờ không đến với độc giả. Không riêng gì tôi buồn mà cả làng nước đều buồn nữa đó Bố ơi !

Thưa Bố Láo ! biết đời là thế, nhưng vẫn thấy ám ức trong lòng. Chuyện tôi sắp kể ra đây không phải gõ « mối tơ lòng » của các em nhỏ Bà TL gõ giùm, mà chuyện tôi chung kiến, thấy buồn tủi.

Thưa Bố Láo ! Đầu 25.07 là đêm

tôi nghỉ phép đầu tiên trong 10 ngày phép tại Quận Đơn Dương. Đầu ấy quán nước nhà cô tôi vắng khách chỉ có 2 người Cảnh sát dùi cui ngồi uống bia 33. Người anh họ (con ông bác tôi) nghe tôi về phép từ Đà Lạt về chơi với tôi. Anh ấy đau bệnh bao tử nên ngồi trong quán cô tôi, bỏ chân lên ghế vì mỏi mệt. Một người Cảnh sát dùi cui tên Hạnh. Đến gần anh tôi, hắn hỏi « có mệt không ». Anh tôi trả lời « Da mệt ». Hắn tiếp « có mệt gác chân lên vai tôi », bằng giọng mỏi mệt của người bệnh anh tôi nói :

« Da, em đau đớn ». Tưởng hắn hỏi chơi cho vui, không ngờ hắn kéo bàn của hắn tên là Phượng (cũng ngồi uống bia với hắn), ra khỏi quán, xúi giục chí đó, không ai để ý đến chuyện đó nữa. Tên Phượng trở vào trong tiệm, xuống nhà bếp cầm vỏ chai dầu sau lưng. Người trong nhà tưởng tên Phượng lấy vỏ chai đi mua rượu để để uống. Với tên Phượng, già đình có tôi xem hắn như con cháu trong nhà không ngờ đêm ấy hắn lại trở mặt đánh người trong nhà, bất thẫn, không nói chi hết, đi ngang qua mặt anh tôi dùng

vỏ chai đánh vào mặt bề vỏ chai, bồi thêm mấy cái đập trúng bụng.

Trước cảnh đó người trong nhà không biết nói sao ? Em gái tôi là lên « sao Phượng đánh anh tôi ». Hắn nói. « Anh của chị, xin lỗi. » Rồi bỏ đi. Lúc ấy tôi đứng trước nhà chạy vào, biết làm gì hơn một tên lính nghỉ phép. Nhìn vết thương nơi mặt anh tôi mà lòng quặn đau. Cò dượng tôi buồn lắm, thương cháu nên định đưa anh tôi đi Bác sĩ để làm ra lẽ. Tôi cản ngăn : « Thời cò dượng bỏ qua, kiện tụng không ích lợi gì, nhà mình buôn bán ». Cò dượng tôi chiều theo tôi và đưa anh tôi về nhà 2 bác (ba má anh ấy) để lo chạy thuốc thang.

Giờ đây nghĩ lại thấy buồn buồn, là lính mà chẳng làm được gì để người anh họ mới 14 tuổi còn cắp đũi bị người Cảnh Sát dùi cui đánh đập, chỉ vì vô ý để chân lên ghế.

Thưa Bố Láo ! Bố Láo thấy có ức không ? ngồi trong quán nhà mình, để chân lên ghế mà cũng bị đòn. Để chân lên ghế là một tội sao ? Chắc ông Hạnh, ông Phượng nghĩ thế !

Thưa Bố Láo ! nghĩ rằng hanh say ? hanh say sao hanh biết xin lỗi, làm như hanh ai làm lại không được đánh người, giết người rồi xin lỗi.

Thưa Bố Láo ! Trước khi đi tên Hạnh còn dọa « ngày mai tức ngày 26.07.70, tao đến hỏi giấy bắt đì gác cho biết ». Hắn hầm hầm cái mặt như thù với anh tôi từ kiếp trước hắn tiếp « Học sinh gì học sinh, càng học càng ngu ».

Thưa Bố Láo ! Cảnh sát đã chiến là bạn dân, bảo vệ dân, thương mến dân, bảo vệ dân cách đó chúc dân chết mất.

Giờ đây ngồi viết dòng chữ này mà tôi cứ lo sợ, sợ 2 ông CS dùi cui

(Xem tiếp trang 48)

coi đó là một lẽ sám hối, an năn để lương tâm khôi cần rút của những THÂN PHẬN TRÍ THỨC thời đại bạc bẽo, bí biết bao nhiêu thế lực vùi hoa ép liều. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên trong suốt 25 năm chinh chiến các ngài dù muốn dù không để thông cảm biết bao nhiêu chế đà... để rồi mới biế mìn là NGU.

Biết mìn là Ngu như vậy là sáng rồi — thông minh rồi còn gì nữa.

Yếu tố tất thắng trong cuộc đời là tình bờ. Trong cảnh bạc luân luân tạo những đợt sóng ngầm làm tan nát lực phủ ngũ tạng đối phương là ăn chắc.

Tổng Thống T iệu từ năm 1963 đến nay đã tạo lên biết bao nhiêu những đợt sóng ngầm ; lạnh nước thôi đã làm tan nát biết bao nhiêu đối thủ và cảng thâm hàn ..

— Đời là thế ! thùng thẳng mà chơi là ăn chắc — Chuyện kinh bang tế thế em đều dám bàn.

Còn cứ như trên chiếu bạc thì dư luận cho rằng cao tay nhất người ngàn điều nghệ phải kể đến Ông dân biểu trẻ Lý quý Chung, Ông công Đức, và hai ngài chef chánh, chef phó Sài Gòn.

Tứ trụ trong làng phé ! Nhưng e còn thua nhóm Đời là thế cho mà coi.



HÃY XEM THỂ LỆ THI KẾ CHUYỆN ĐỜI Ở SỐ 27



NGHĨ LÂM CẨM VỀ HÒA BÌNH

(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 52)

Trong khi người ta xục xao đến sứt trán phỏng hận như Mặc Tử để tìm giải pháp hòa bình mà cũng chưa đi đến đâu thì Chu Tử lại chơi ngược khuyen ta ngồi khơi khơi hú hí sờ soạng nhau. Chúng tôi mong Chu Tử không phải là Chu Điện. Mà giải pháp do chủ bút báo Đời tung ra tựu trung chỉ là một thứ bỗn cũ soạn lại cái quan niệm của nhóm T group bên Mỹ chứ chẳng có gì sáng giá. Nó lại còn kém xa cái món « tẩy xủi khuầy » trước kia thịnh hành ở đường Lý thành Nguyên Chợ lớn nữa. Hồi môn này chưa bị ông Diệm cấm, người ta có thể kéo nhau đến 1 nhà có nhiều em thơm thịt, tùy thích chọn 1 em, bỏ ra mấy chục bạc thế là tha hồ « tẩy » (đánh, đánh khẽ, đánh yêu vào má, mông, ngực chứ không phải đánh đấm như bây giờ) tha hồ ; « xủi » (nước, uống nước trà, hút thuốc lá, ăn kẹo bánh, cắn hạt dưa, tha hồ ; « khuầy ». (quàng, ôm, sờ soạng, hôn hit). Tóm lại cũng chỉ sờ khô chứ không được đi quá trớn. Hai bên đều hỉ hả, thông cảm. Như vậy không những giống như T group mà còn tao nhã, phong phú hơn là cái chắc. Cần gì Chu Tử phải nhập cảng món hàng lạ hoặc cho mệt. Hãy quảng bá cái thứ nói hóa « Tẩy xủi khuầy » kia kia. Bụi chùa nhà không thiêng chẳng ?

Và giải pháp hòa bình theo quan niệm T group của Chu Tử liệu có áp dụng hiệu quả trong thực tế

không hay chỉ là không tưởng ? Cứ suy nghĩ kỹ đi. Cho 1 anh lính Cộng hòa trắng trèo bô trai, y phục đồng hồ bút máy tươm tất ngồi sờ 1 cán binh VC sọ tro, mặt lõi đáo trắng dã, mặt bùng như bầm ra vì trúng súng ê-ma-tô-giô-e, bụng chướng, chân tay lở lói đỏ hoen và tách tưởi, liệu chiêu sĩ ta có ưng không ? Hay để Nguyễn thị Bình xoa chiếc đầu nhẵn thín nhô xù, vuốt ve những khúc tay xương xẩu của ngài Tâm Châu thử hỏi mụ khoái ti hay sùng thêm ?

Dù sao những giải pháp hòa bình nhiều người đã đề ra, đúng hay sai, thực hiện được hay không chưa cần phê phán vội, cũng còn gọi được là đúng lúc, khả dĩ chẳng có gì đáng chê trách lắm. Đáng trách, đáng xỉ và là có lỗi ông vẫn lèo mặt ta đây chữ nghĩa một bụng, việc hiện tại của đất nước trăm chuyện nghìn chuyện đều rơi như canh hẹ thế mà không tìm ra được cách nào để gỡ khỏi ngõ bí trong khi đó lại lâm cầm đi bàn những chuyện kinh tế hậu chiến mờ mịt ở đâu đâu. Tiếp đến, có 1 đô anh họ Phạm chủ bút nhật báo Tự Do thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đe đào viết vụn vít mấy bài « phỏng » ho hào chuẩn bị công tác văn hóa hậu chiến. Thối dếch chịu được.

Cứ đà này không khéo mấy anh em nhà thia Ngã ba Chu Ía, ở thành Cồ loa, Lý t Tô, Lê v. Duyệt, v.v... sẽ triệu tập khoáng đại hội nghị trich tiền quyết liêm để nhờ người soạn thảo giúp kế hoạch

đán tron nuôi miệng thời hậu chiến mất. Cứ làm như trong khi đang chiến tranh mà lập được kế hoạch hậu chiến là có óc nhìn xa nghĩ rộng lắm áy. Vừa thời chử. Nhờ các ông tí. Những việc đó các ông thời bận tâm, xin cứ ngồi chơi xơi nước tự nhiên, đã có Mỹ, có Nhật, có Tây Đức hoặc Nga sò, Trung Cộng quán xuyến đâu vào đây cả rồi.

Kẽ cũng lật thát, chưa biết hòa bình sẽ dựa trên nền tảng nào, giải pháp nào, mọi chuyện vẫn còn tối tăm như đêm ba mươi thế mà thiên hạ đã vội cầm cúi lo bầy về chương trình hàn chiến. Còn chiến tranh tất nhiên kế hoạch của các ông chưa có cơ hội thực hiện, có hòa bình nhưng là thứ hòa bình tạm bợ, nửa trăng nửa đèn hay hòa bình theo kiểu nô lệ thi kế hoạch của các ông cũng được đem xài tra ra đấy. Thật là quái phi khi chưa biết mặt mũi cái nền nhà sẽ xây đắp ra sao thế mà lại thấy có mấy người lúi hui đi chạm chéo, dèo gợt mấy cái cửa vồng, cái xà ngang ! Đề làm gì, đề rồi vứt di chăng ?

Không bao giờ người ta nghĩ đến hòa bình nhiều bằng lúc này. Tình trạng này sở dĩ có là vì cả 2 phe đều quá mệt mỏi. Chiến tranh tàn khốc và dai dẳng đã làm cho toàn dân VN kinh hoàng và chán nản. Người dân miền Bắc đang sắp ngũ quy vì cơ nghiệp bị tàn phá hoàn toàn. Tàn phá bởi bom đạn, bởi tai trời ách đất lụi hận liên miên, bởi nhà nước tốn dụng sức người sức của để cung ứng cho chiến trường miền Nam. Còn các giới lãnh đạo miền Bắc đã nhìn rõ những thất bại sâu đậm qua các đợt tổng công kích, tổng khởi nghĩa nên cũng có vẻ hơi chún

THIỆN CĂN

chứ không cương quyết như trước nữa. Có thể họ đã có ý nghĩ không nuốt trôi miền Nam bằng vũ lực được. Việc cố tình kéo dài cuộc hòa đàm Paris để có đủ thời gian hàn vá miền Bắc, dù của đủ người tiếp sức cho chiến trường Nam, âm mưu đó không thực hiện hoàn toàn được. Lý do chính là sự kiệt quệ quá mức do nhiều yếu tố gây ra nên nhất đán chia thê giọng dậy nỗi, chẳng khác kẽ bị ốm liệt giường lâu ngày nay mới hoi tĩnh chừ chưa lại sức hẳn. Một lý do khác khiến Bắc Việt có thể lơ là việc chiêu cố miền Nam, mặc các người MN tìm cách tự giải quyết vấn đề MN với nhau mà chỉ nghĩ việc quay về cùng cố MB đó là vì cái thất bại của việc thành lập mặt trận thống nhất nhân dân Đông dương do Phạm Văn Đồng xướng xuất chẳng ra đâu vào đâu kèm theo những vụ các đơn vị VC bị các lực lượng của mỗi Lào, Thái, Lào, Cam bốt cầm chân tại chỗ không cho tiếp cứu lẫn nhau và các mặt khu bị phá vỡ.

Còn về phía tự do, Mỹ đang bước những bước đột兀 để mưu tìm hòa bình đồng thời kiểm cách làm lỏng dẻo những đòi hỏi gay gắt của phe bồ câu và của các phong trào phản chiến tại chính quốc. Riêng ở Nam VN, chính phủ cũng chỉ loay hoay đến đâu

hay đó còn dựa nhiều vào thế lực ở ngoài chử chưa có 1 đường lối tự quyết rõ rệt trong khi dân chúng mang tâm trạng quá chán chường cứ năng nặc đòi hòa bình. Cái tâm trạng ấy nhiều lúc tới chỗ đâm liều, hòa bình bất cứ giá nào. Đồng ý là hòa bình phải có giá của nó, rất có thể, phải trả bằng giá đắt nhưng không thể bằng mọi giá.

Bí quan hơn nữa, 1 số người còn cho rằng hòa bình là thứ không phải do tự chúng ta quyết định mà chính là ở những thế lực mạnh mẽ của một số cường quốc nào đó. Vận mệnh dân tộc ta, số phận mỗi ngài người chúng ta được hưởng hòa bình hay lại phải chịu cảnh chiến tranh tàn khốc miên viễn, độc lập hay nô lệ đều túy thuộc ở những thế lực này. Ta có kêu gào, tranh đấu lầm chẵng qua cũng chỉ như những con ruồi kêu nhặng bên tai mấy con bò đang đi mà thôi. Như vậy kêu gào, tranh đấu có ích gì.

Nếu có hòa bình thi chẵng cần múa may la hét ôm tỏi tự nhiên hòa bình nó cũng cứ lulu đến. Tốt hơn hết là hãy giữ thái độ « wait and see » rồi bắt chiến tự chiến thành, như lời sấm dậy. Thiên hạ sẽ dọn cỗ sẵn cho ta hưởng, chẵng khác nào bánh manne ở trên trời rơi xuống. Những người theo quan niệm này lại càng khẳng định hơn khi thấy những biến cố quốc tế đang dồn dập xảy ra như Cabot Lodge đang vận động Đức Giáo hoàng để tổng thống Mỹ Nixon được gặp gỡ, như Đức Giáo hoàng trong chuyến ghé thăm Á châu có thể đến Nam VN. Nga Mỹ dàn xếp vụ Trung Đông, Nga Tây Đức bàn tinh chuyện ký thỏa ước bất tương xâm, hòa đàm Paris muốn cho cả Nga và Trung Cộng tham dự, Tiếp khắc chấp nhận cả 2 phe của Cam bốt, Cam bốt bắt tay cả Mỹ lẫn Nga...

Dù dưới bất cứ hình thức nào, cái tâm thức chung của người dân MN vẫn là muốn có hòa bình. Hòa bình để tránh cái cảnh tàn phá, chết chóc, không phải vì sự giận dữ của trời đất mà do sự điên khùng rồ dại của chính con người gây ra cho con người. Vẫn biết khát vọng hòa bình cũng là một tâm trạng bất thường, mất quân bình nhưng tựu trung nó vẫn là một khát vọng chính đáng. Người ta chỉ réo gào hòa bình khi chưa có hòa bình khi còn đang phải chịu chiến tranh, cũng như khi kêu gọi đoàn kết là lúc có nhiều dấu hiệu phân hóa, rã rời, nói luôn ở cửa miệng hai chữ dân chủ là có đầu óc độc tài vậy.

Dân chúng chỉ thêm khát và hiều hòa bình theo một ý nghĩa rất đơn sơ. Trái lại những người làm chính trị lại hiểu theo nghĩa muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. (Si vis pacem para bellum) TT Nguyễn văn Thiệu cũng có quan niệm tương tự. Ông tuy nhiên muốn đổi phương pháp nhận giải hòa bình của ta, ta phải mạnh dã. Và ta đã mạnh về quân sự rồi, ta đã chiến thắng khắp các mặt trận, vậy còn phải mạnh về đấu tranh chính trị nữa. Chuyện này xin miễn bàn.

Biết rằng nguyện vọng hòa bình của dân MN đã quá rõ. Hòa bình để chấm dứt những cảnh tham

(Xem tiếp trang 49)

TÂM SỰ BẢN ĐỜI

Phé binh

Phú Nhuận, ngày 14-9-1970

Kính ông Chủ Nhiệm,
Đã gần một năm nay anh em
thương phế binh đã nói lên nỗi lòng
của họ và có lẽ còn tiếp tục nói
lên mãi. Cho đến nay nguyện vọng
của họ chỉ được đáp ứng một
phần không tưởng xứng, đúng ra
xã hội này phải dành cho TPB.
nhưng tru đài về tinh thần và vật
chất để họ hành động với những
hy sinh mà họ đã dành cho Tổ
Quốc. Dưới đây tôi có bài thơ tặng
anh em T.P.B. nói lên tiếng nói của
một người dân hậu phương, rất
mong được ông Chủ Nhiệm vui
lòng cho ánh hành vào Báo Đời để
chuyển tới T.P.B.

Què quặt như ta, thế vẫn oai.
Chân đi khập khiễng nặng chống
vai,

Ngực deo đỗ ối huy chương trận,
Bụng đói tong teo cõi sợ ai.
Giang sơn cầm tú ai người giữ?
Hồ thi tang hồng nặng chí trai.
Quyết đem thân thể dâng Tổ

Quốc
Còn lũ tham tàn? Đề ngày mai...

VÔ DUY
(Phú Nhuận)

Những lao công đào binh

Bây giờ là tháng tám. Tháng 8
mùa mưa. Đêm đêm trời đồ lạnh
và những đàn muỗi ác nghiệt từ
những vùng nước mưa quanh
các sam Lao Công Đào Bin tung
vào sam hành hạ những người mà
trước đây khi còn tại ngũ họ đã
được mọi người gọi bằng những
mỹ danh «Chiến Sĩ», «Anh Hùng»
vân vân.

Nhin những tấm thân co quắp
trong những chiếc màng đèn bắn,
rách rứt, túm đầu này buộc đầu
nó. Những thân hình được che đậy

nửa kín nửa hở bằng những mảnh
áo mura cũ kỹ, bẩn thỉu trong xô
sam hay trên nền xi măng nhám
nhờ, tôi bỗng thấy lòng mình dậy
lên một niềm chua sót vô cùng.

Những người này đây, bây giờ,
họ đang bị thi hành án lệnh do Tòa
Án Quân sự tuyên phạt tội trạng
«Đào ngũ» của họ. Ngày ngày nai
lung làm việc như một con trâu.
Họ không được từ khước bất cứ
công việc gì. Từ đào hầm lấp hố
đến tải đạn rùa xe và cả trăm công
việc được mệnh danh là tạp dịch.
Và đèn bù lại họ được phát không
quá ba mươi lăm đồng (35đ) tiền
ăn một (01) ngày. Với giá sinh hoạt
đắt đỏ hiện tại, số tiền ăn thực
trên không đủ cho một Lao Công
đào binh ngày hai bữa cơm gạo
trắng với nước mắm. Họ đã phải
ăn cơm gạo lứt với nước mắm
quanh năm ngày tháng. Ấy là chưa
nói đến quần áo thì không có
mùng mền cũng không và giày...
chiếu cũng chẳng có. Những Lao
Công đào binh này đã phải vá vỉu
hay xin xỏ những bộ quần áo phé
thải của các «Chiến Sĩ», các «Anh
hùng» để che đậm tấm thân tiêu
tụ. Đêm đêm mùng chiếu không có,
họ đành lấy nệm nhà làm giường,
lấy sức chịu đựng cho muối đốt
làm mùng. Ôi làm sao diễn tả cho
hết cảnh cơ cực của những người
này đây.

Những người này đang sống như
những con thú vật trong một xã
hội mà vị nguyên thủ Quốc Gia
luôn luôn tuyên bố chủ trương nhân
đạo, công bằng áu cũng là một điều
khó tin.

Viết đến đây tôi bỗng nhớ tới
cuộc sống của các hồi chánh viên
tại những trại, lâm chiêu hồi. Dù
bây giờ họ đã già từ hàng ngũ
Cộng Sản. Nhưng trước đây họ
ngày, một tuần hay một tháng họ
đã nhúng tay vào việc giết người,
đốt nhà, cướp của và không biế
bao nhiêu tội ác khác, thế mà họ
lại được đổi xót hết sức tử tế. Họ
được phát đầy đủ quần áo, mùng
mền, giường chiếu. Họ được ăn
uống đầy đủ (50\$ một ngày). Họ
không phải làm việc gì. Tôi đến
họ lại còn được giải tri bằng những
chương trình văn nghệ qua hệ
thống Vô tuyến truyền hình nữa.
Đã thế mà mỗi khi có ai đụng chạm
tới là y như rằng họ khiếu nại,

thưa kiện, tranh đấu khiếu nại ta
không thể nào ngờ được.

Nếu đem so sánh tội trạng cũng
như cuộc sống của một Lao Công
Đào binh và một hồi chánh viên,
chắc chắn chúng ta không thể nào
ngăn chặn được tiếng thở dài ngao
ngán và tự hỏi TẠI SAO?

Bây giờ tôi xin trở lại ý chính
của bài này. Đào ngũ là gì? Có
phải chẳng cứ tự ý bỏ đơn vị đi
với bất cứ lý do nào là đều bị kết
án đào ngũ không? Nếu thế chúng
ta cũng nên tìm hiểu nguyên nhân
nào đã làm cho các «Chiến Sĩ», các
«Anh hùng phải đào ngũ».

Có cả hàng một ngàn lý
do đào ngũ. Người đào ngũ vì bị
cấp trên hà hiếp quá sức chịu đựng.
tiếng kêu oan cãi như tiếng vạc
trong đêm khuya. Người đào ngũ
vì cha mẹ chết, vợ đẻ, con đau
nhưng không được cấp trên cho
đi phép người đào ngũ vì lờ
ai phép quá hạn rồi không dám
trở lại đơn vị vì sợ chỉ huy
thẳng tay trừng phạt... Và nhiều
người đào ngũ vì bất mãn, vì nhận
thấy mình đồ mờ hôi, xương máu đê
bảo vệ cho một số cá nhân thủ lợi
bẩn thỉu. Nhiều người có ý thức họ
không đào ngũ sau được, trong khi
họ lẩn mình vào cõi chết để bảo
vệ mảnh đất thân yêu này, thi nơi
hậu phương, một số kẻ thù hổng
ngày đêm gây nên biết bao thảm
tragedy xã hội khiến quê hương ngày
một thêm điêu đứng. Nào là tổ chức
này tranh đấu đòi quyền sống,
đoàn thể kia tranh đấu đòi hòa bình
tức thời «Peace now». Nào là thói
nát, tham nhũng càng ngày càng bộc
phát mạnh trong mọi cơ cấu tổ
chức chánh quyền. Nào là bần thỉu
thối tha, hèn nhát phát sinh từ cơ
quan lập pháp ngày một mạnh
hơn. Nào là tựi chính trị
hoạt đầu đội lốt tu sĩ hò
nào tin đòn phá rối an ninh Quốc
Gia để Cộng Sản dễ dàng thôn tính
quê hương này. Nào là đám «ngựa
non nái đà» tranh đấu đòi hăng
trầm thít vây lý. Và than ôi nhất là
sự kiện bụi lợ lắn nhau của
Tổng Thống và Phó Tổng Thống
trong những ngày vừa qua! Ôi
tưởng minh bất chấp gian nguy
tranh đấu để bảo vệ đất nước, dân
tộc, để chống bọn Cộng Sản khát
máu hóa ra chiến đấu để làm lợi
cho một số kẻ khốn nạn!!!

Viết như trên tôi không có ý sủi
đục đào ngũ mà tôi chỉ muốn phân
tách phần nào lý do đào ngũ của
những Lao công đào binh mà thôi,
cũng như đặt một câu hỏi nhà nước
có nên tiếp tục đối xử với các Lao
công đào binh như trên không.

Tại sao chúng ta có thể đối xử
tử tế với những tên có hàng hai
mươi năm uống máu dân lành mà
chúng ta không thể nương tay với
những «Lao công đào binh bắt đắc
để»?

Chính phủ không thể đang cố
gáng lấp các hố bắt công, thất tâm
nay, lại đồng thời đào thêm các hố
bắt công, và nhân đạo khác.

NGỌC LONG
(Kiến Phong)

Một cái nhìn khác hơn

Lai Khê 11.9-70

Ông Chu Tử!

Xin làm rộn ông đời phút. Tôi
là một người lính ở rừng vừa lội
tong một chuyến hành quân 15
ngày. Mặc dù bạn hành quân liên
miền nhưng tôi không bỏ sót một
số báo Đời nào cả.

Vì tôi thích là đúng với chữ
«Đời» của nó và báo Đời là tờ
báo khởi lại lịch sử một cách
trung thực như số 48 viết về Bảo
Đại - Hồ Chí Minh, thật tình lúc đó
có nghĩa là lúc tôi còn cầm biều
ngữ về bảo «Bảo Đại muôn năm»,
cũng như lúc tôi cầm biều ngữ
«Đà đảo Bảo Đại». Đời là như
vậy. Lên voi xuống vế mấy hồi,
bây giờ đọc xong những phần bài
của số 48. Tôi có một cái nhìn về
Bảo Đại khác hơn một chút.

Vì tôi tin cái gì được viết ra ở
đó là thực. Mong ông luôn luôn
giữ được cái gì của ông mặc dù
tôi biết ông đã khá lao đao về
nghiệp bào nay rồi. Còn về «Bác
Hồ» xin miễn bàn, vì sao? Một
tau hỏa to. Vả lại người ta đã chết.
Chết có nghĩa là hết dù xương máu
con đồ vỡ vì tội di chúc của ông ta.

Chúc ông mạnh an lành và xin
ông một vài chữ trong số gần nhất.

Kinh Ông
THÀI NGỌC TRẦN
KBC 4822

HỘP THƯ TÒA SOẠN

● **Tòa soạn vừa nhận được bài
và thư của các bạn có tên sau :**

Nghêm hồng Giang (KBC 4190)
Lương phy Hùng (KBC 3328),
Lê truong Dũng (Huế) Trần ngọc
Kim (KBC 4523) Hồ Thân (Phú
Bồn) Yên Thúc (Phước Tuy),
Thùy Hân (Cao Nguyên (Ngô
thanh Tòng KBC 4243).

Xin các bạn chờ tin trong các số
báo sau.

● **TRỊNH HOÀI NAM (QN) :**
Đã chuyển bài viết của Nam cho
mục Đời Là Thế.

● **DƯƠNG HỒNG QUANG**
(KBC 4247): Thơ còn đang đọc
nên chưa thể trả lời ngay có đăng
hay không. Anh chờ tin trong một
số báo khác để biết rõ hơn. Tuy
nhiên đường như chưa ai làm nghệ
thuật mà thành công rõ rệt ngay chỉ
trong một bài thơ đầu. Cứ kiên nhẫn
để trả lời những ý kiến của ông hơn.
Chắc ông đã đọc Đời số 51 và có
thể thấy sự lo xa của ông đã không
thành sự thực. Mong sẽ nhận sự
giúp đỡ của ông vào một dịp khác.

● **MAI NHẬT THÔNG (Quảng**
Ngãi) : Thư về tôi tòa soạn quá
muộn. Chờ các bài khác của Thông.
Nhớ, khỏi cần ghép đề tài vào với
đề tài của các số báo làm chí. Mến.

● **NGUYỄN TRÀ (Q. Ngãi) :**
TKATĐ không đăng được dù có
nhieu đoạn khá chân thành. Xin cứ
gửi các sáng tác đã có cho tòa soạn.
Nếu được, chúng tôi sẽ cố gắng để
giúp ông việc xuất bản.

● **TÔ THỦY (Phan Thiết) :**
Thư của ông sẽ được đăng trên
TSBD số tới sẽ chờ tin trong

● **THẾ LĂNG (Vũng Tàu) :**
Rất mừng vì những ý nghĩ cảm
mến của một bạn đọc là cháu. Sẽ
đọc thơ cháu thật kỹ và nói chuyện
về thơ của cháu trong kỳ tới. Mến.

● **NGUYỄN HỮU TÀI (KBC**
4694) : Nguyễn Hữu Đông không
còn ở QK 4 nữa mà đã về Quận
Khu 2 rồi. Hiện nay dương như

NHD làm việc tại Bộ Tư Linh
QK 2 ở Pleiku. CT không thể gửi
thư riêng được vì bận quá, nhưng
sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Tài.
Cứ gửi thư về tòa soạn khi nào
thấy cần có người tâm sự.

● **HỒ THÂN (Phú Bồn) :**
Trường hợp của ông bạn đã được
chuyển qua cho báo Tin Việt Đăng.

● **NGỌC TÁNH (Banmethuot) :**
Bài về HTN đến muộn quá thành
ra không cho gộp mặt được. Nếu có
dịp xin gửi cho những bài khác.
Nhớ là cũng nên dè dặt để khỏi
vướng vào những tai nạn không đâu.

● **HỒ THÂN (Nha Trang) :**
Rất tiếc là chỉ nhận được thơ của
ông sau khi Đời số 51 đã làm xong.
Nhưng do đó, nhà báo lại cảm thấy
để trả lời những ý kiến của ông hơn.
Chắc ông đã đọc Đời số 51 và có
thể thấy sự lo xa của ông đã không
thành sự thực. Mong sẽ nhận sự
giúp đỡ của ông vào một dịp khác.

● **BÙI THẾ DIỆN (KBC**
6435) : Thư đã chuyển cho Bố Lão.

● **THÁI NGỌC TRÂN (KBC**
4822) : Đã nhận được thư và
truyện ngắn. Truyện ngắn còn đang
đọc. Nếu được, sẽ đăng khi Đời thu
xếp xong việc mở rộng phần văn
nghệ. Xin được trích một đoạn trong
thư đã đăng vào TSBD. Có phiền
chi không?

● **T.A. (Sài Gòn) :** Chiều ú T.A
nên đã ghi tên tắt. Nhưng bài có
đăng hay không thì còn chờ phát
đọc nữa. Thư gửi về tòa soạn cứ
ghi như thế được rồi. Người phụ
trách trang «Thơ Độc Giả» là
Trần Đức Uyên. Thân.

● **TRẦN KIM SONG NHÌ**
(Sài Gòn) : Bạn cần cho biết rõ hiện
đang thiếu những số nào thì chúng
tôi mới trả lời được. Về mấy bài
thơ cũng xin bạn chờ tin trong một
số tới, vì chúng tôi cần lực lẹt hò
so. Thân.



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

Bà Tư lệnh hứ một tiếng, nguây nguây ra xe, các bà phu nhân tinh quân vườn cũng lốc nhốc lên xe, đoàn xe tới thẳng quân y viện. Bà Tư lệnh không được hài lòng cho lắm vì sự đón tiếp ở tinh này. Bà nói với á nô ti mà bà phong là bí thư :

— Tao thấy thẳng tinh trưởng này thế nào ấy, hình như nó khó chịu về việc tao tới đây «kinh lý.»

— Dạ thưa bà Tư lệnh, thẳng tinh trưởng này có vẻ xác xược.

Bà tư lệnh đang giận như lửa cháy đồ dầu thêm :

— Nó bắt lịch sự phải khêng, nếu nó có e ngại tao thì nó cũng phải cho vợ nó ra đón tiếp tao chứ.

Bà Tư lệnh vãy gọi anh chàng Trung úy của tinh tới :

— Hỏi anh một chút này.

— Dạ.

Ông tinh ở đây có vợ con gì không ?

Vị Trung úy lắc đầu :

— Thưa bà Tư lệnh không có.

— Tinh trưởng không có phu nhân ?
— Không ạ, vợ con ông bị chết hết hồi biển cõ Mậu Thân.

Bà Tư lệnh làm ra vẻ sót xa :

— Tôi chưa, hèn gì...

Vị Trung úy hướng dẫn bà Tư lệnh vào quân y viện, anh chàng Trung úy này cũng có vẻ xác xược, anh ta chỉ đưa bà Tư lệnh và các bà khác vào những giường bệnh nhân, anh chàng giới thiệu gì hết trọn. Chưa bao giờ bà Tư lệnh thấy bức minh như bây giờ. Những gối quà bà phát cho thương bệnh binh trả nên vô nghĩa, nếu một khi bà phải tự giới thiệu với các bệnh nhân. Các những thương bệnh binh cũng trả nên khó chịu, họ lảng lặng nhận quà, lảng lặng bỏ sang một bên, không một lời cảm ơn bà Tư lệnh. Vị bác sĩ hướng dẫn bà Tư lệnh lại cũng ít lời ít điều, Bà Tư lệnh bức tức, bà không còn tươi tinh như khi mới đến tinh này nữa, bà chỉ muốn làm cho xong chuyện rồi đi khỏi đây cho được việc. Tất cả những bà phu nhân khác cũng bất mãn.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau Trung tá tinh trưởng mới tới, ông mặc quần áo trận xáp xé, không có một chút gì có vẻ sửa soạn đón tiếp bà Tư lệnh. Trung tá tinh trưởng là một người to

con, râu ria mọc lởm chởm, ông có vẻ mệt mỏi. Ông tới bên cạnh bà Tư lệnh khẽ gật đầu chào :

— Thưa bà, tôi có nghe bà nói, nhưng vì bận công việc quá nên đến bây giờ mới tới đón bà được, tôi có ủy quyền cho sĩ quan của tôi đón tiếp bà.

Bà Tư lệnh nhìn vị Trung tá tinh trưởng một cái :

— Cám ơn lòng tốt của Trung tá.

Trung tá tinh trưởng hỏi ngay :

— Thưa bà, bà tới đây để phát quà cho thương bệnh binh, ngoài ra còn có mục đích gì khác không ?

Thằng cha Trung tá này quả nhiên là hồn láo, hắn ta không tỏ ra vồn vã với bà chút nào, lại đuổi khéo bà.

Bà Tư lệnh lắc đầu :

— Không, tôi không có mục đích gì hết, tôi tới đây rồi đi ngay.

— Dạ, cảm ơn bà...

Cái thẳng Trung tá hồn đến thế là cùng.

Bà Tư lệnh còn nán ná lại trước cổng quân y viện, bà nhìn anh chàng Trung tá :

— Trung tá đã làm tinh trưởng bao giờ chưa ?

Vị Trung tá lắc đầu :

— Tôi chưa bao giờ làm tinh trưởng hết, và lại tôi cũng không thích làm tinh trưởng nữa, tôi đang đánh trận, rồi được gọi về cho làm tinh trưởng.

— Bây giờ chắc Trung tá không thích làm tinh trưởng ?

— Thưa bà, chuyện đó có lẽ tôi nói chuyện với ông tư lệnh hợp hơn.

Bà Tư lệnh càng thêm bức bối, bà nói thẳng :

— Gặp ông Tư lệnh không phải chuyện dễ, bởi vì ông cũng bận việc lắm.

— Dạ, tôi biết điều đó.

Ông Trung tá nói thẳng :

— Làm tinh trưởng cần phải học hỏi nhiều mà tôi thi là người quen sống phóng túng ngoài mặt trận, về vấn đề nghi lễ tôi dở lắm, như việc đón tiếp bà ngày hôm nay chẳng hạn, nếu đối với một tinh trưởng khác thì phải vô cùng là long trọng, vậy mà với tôi...

Vị Trung tá cười, tiếp :

— Xin lỗi bà, tôi nghĩ rằng việc tiếp cứu một đòn bị địch tấn công quan trọng hơn việc đón tiếp bà, nên trong hai việc bắt buộc tôi phải chọn lấy một, một nơi biết bao nhiêu sinh mạng con người...

Bà Tư lệnh vẫn còn giận :

— Anh thật là một sĩ quan mẫn cán, nếu ông Tư lệnh nhà tôi mà biết chuyện này chắc ông hài lòng lắm, ông sẽ thường huy chương cho anh.

Vị Trung tá tinh trưởng cười :

— Cám ơn lòng tốt của ông Tư lệnh, chắc chắn nếu tôi được cái huy chương ấy sau này khi tôi chết đi, con cái tôi sẽ mang thờ.

Vị Thiếu tá tùy viên của bà Tư lệnh đứng gần đó thấy rét vì những lời nói móc họng của ông Trung tá tinh trưởng. Nhưng khi nhìn dáng điệu hiền ngang của ông Trung tá, ông thấy con người này không phải con người tầm thường mà ông từng gặp khi tới những tinh trong vùng.

Bà Tư lệnh còn bức tức :

— Sau chuyến đi này, tôi sẽ về nói chuyện lại với ông Tư lệnh nhà tôi rằng tinh này có một vị Trung tá tinh trưởng rất mẫn cán với công việc, đề ông Tư lệnh tôi sửa soạn thưởng Trung tá.

Mặt ông Trung tá nghênh nghênh :

— Ở đâu cũng là phục vụ đất nước, nhất là với cấp bậc này, nếu tôi ra trận tôi là một ông vua con, mặt trận càng nặng, tôi càng trở nên quan trọng. Thưa bà, tôi cũng còn trẻ lắm, tôi nghĩ rằng mình về làm tinh trưởng như vậy quá sớm, chưa phải lúc tôi ngồi dưỡng sức chờ tuổi già.

— Nghĩa là Trung tá muốn ra trận.

— Xin lỗi bà, chuyện đó tôi phải nói với người khác thì hợp hơn.

Bà Tư lệnh càng lúc càng thay bực bội, bà không ngờ thẳng cha tinh trưởng này lại cứng đầu cứng cổ đến như thế, bà thầm nghĩ thẳng này phải có cái gốc lớn lắm mới dám xác xược với bà, bà lại nói :

— Nay ông Trung tá tinh trưởng, tôi cứ nghĩ rằng những người được về ngồi ghế tinh trưởng phải chạy chọt lắm mới được về đó, tôi biết có nhiều sĩ quan cấp tá ao ước ghế này.

Trung tá tinh trưởng cười :

— Vâng quà có vậy, nhiều người ao ước được về ngồi ghế tinh trưởng, nhưng riêng tôi là trường hợp khác, không ở trong những trường hợp đó.

— Anh có vẻ chán chức tinh trưởng.

Trung tá tinh trưởng nhìn thẳng vào mặt bà :

HÀM THỤ :

ĐẠI HỌC

Nhận : ghi danh, lo bài học, nộp đơn thi

Đại học, luật khoa, văn khoa SG.

Xin liên lạc : TRUNG TÂM HÀM THỤ

ĐẠI CHÚNG

66B Công Lý Saigon — Đ.T. 91.134

KẾT QUẢ KỲ I-70 :

Ban Triết đại	: 62, 74%
Ban Văn chương VN đại	: 53, 26%
Ban Anh văn đại	: 44, 67%

— Thưa bà, chuyện đó tôi cũng phải nói với người khác.

Bà Tư lệnh càng tức, lần này thì bà không thể nhẫn nhịn được nữa, bà nói hỏi gắt lên :

— Có phải anh coi tôi không ra gì nên mới ăn nói như thế không ?

Lông mày vị Trung tá tinh trưởng cũng dựng ngược lên, mặt ông coi dữ tợn, một khuôn mặt có hồn các đảng :

— Thưa bà, tôi nói chuyện với bà thật lịch sự, nếu có lời nói nào không phải chính là những lời nói thật, với cương vị một sĩ quan, một tinh trưởng, tôi chỉ có thể nói được thế, tôi không cầu mong chạy chọt gì hết. Mong bà thông cảm cho.

Tay bà Tư lệnh run lên vì giận, mồ hôi toát ra, cô nô ti bí thư đứng bên cạnh quát phạc phạc. Bà tư lệnh chưa bao giờ bị xúc phạm nặng nề như vậy, bà vốn là người được nèn vì, nhất là đối với mấy tinh trưởng, không ai dám hồn láo với bà. Lần đầu tiên bà bị một sĩ quan, cấp bậc không lớn lắm đốp chát bà. Bà nhìn vị sĩ quan đó thật nhanh, cố gắng nói một câu mát mẻ :

— Cám ơn lòng tốt của Trung tá đã đề thi giờ vàng ngọc ra đón tiếp tôi.

— Thưa bà không có gì.

— Tôi sẽ ghi nhớ chuyến đi này, tôi sẽ về kề lại với ông Tư lệnh nhà tôi.

— Thưa chắc ông Tư lệnh sẽ được nghe nhiều chuyện hay ho lắm.

Bà Tư lệnh quay lưng đi, bà ném lại một câu hàn học :

— Cám ơn Trung tá, Trung tá khỏi đưa tiền tôi.

— Dạ, việc đó đã có thuộc quyền của tôi lõ, Kính chào bà.

Bà Tư lệnh nguây nguây ra xe, bà bức mình không ít, bà gieo người đến phịch một cái lên nệm xe, cô nô ti bèn nói lấy lòng bà :

— Thằng cha Trung tá này ba gai quá.

Bà Tư lệnh càng bức tức :

— Hỗn láo với tôi, nó hỗn láo với tôi thì đời nó tàn.

— Thưa bà, ông Tư lệnh mà biết chuyện này thì chắc ông Tư lệnh không đề cho thằng cha Trung tá này yên đâu.

— Một sĩ quan kém đức độ vô giáo dục như vậy thì làm tinh trưởng sao được, nếu nó muốn ra mặt trận thì tôi cho nó ra mặt trận cho biết thân.

— Dạ.

Chiếc xe chạy vun vút ra sân bay trực thăng, những bà phu nhân tinh khốc lốc nhoccus theo sau, bà nào bà nấy không được vui lăm. Bà Tư lệnh hỏi Thiếu tá tùy viên :

— Bây giờ đi đâu ?

— Thưa bà Tư lệnh bây giờ chúng ta tới kinh lý quận Hoàn hảo.

— Thằng cha quận trưởng ở đó là người thế nào ?

— Thưa bà Tư lệnh, Đại úy quận trưởng là một người rất dễ thương, một người có thành tích chống cộng, mới hôm rồi Đại úy quận trưởng vừa đánh thắng một tiêu đoàn Việt cộng, báo chí có đăng tin.

— Tại sao nó còn là Đại úy quận trưởng phải, mang thiếu tá mới đúng, nếu nó là thằng dê thương tôi sẽ đưa nó lên tinh trưởng,

(CÒN TIẾP)

Đấu tranh cho đời

TIẾP THEO TRANG 4

Vậy, nếu chiếu vai trò của chế độ Bắc Kinh để phê phán về thời đại chúng ta đang sống, người của ngàn năm sau sẽ phải phê phán như thế nào ? Vai trò của chế độ Bắc Kinh sẽ chứng tỏ cho sự bành trướng của khuynh hướng quy ác trong nhân loại hôm nay hay đã xác nhận bản chất phục thiện đậm đà của thế kỷ đầy những xáo trộn bi thảm này ?

Dù sao thì với nhãn quan chính trị hiện đại, những người không muốn ném trộn cả cuộc sống vào một giấc mơ xa vời, nhất định sẽ không thể chấp nhận chế độ Bắc Kinh. Người Tây phương có lẽ còn đang nhìn chế độ Bắc Kinh như một hiềm họa hoàng chung đề phải chọn lựa một thái độ chống đối nặng tính chất kỳ thị. Nhưng các dân tộc Đông phương với một thân phận bị dày dặa ê chề sẽ kết luận rằng không thể nhân danh áo vọng để dựng lên một địa ngục trần gian, ngay cả trong trường hợp địa ngục này vẫn có những giới hạn thời gian rõ rệt. Đó là con đường mà chế độ Bắc Kinh theo đuổi, dưới mắt các dân tộc Đông phương.

ĐỜI

PHÒNG NGÚA

Gẻ chốc, lở lói, gài tới đâu ăn lén tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết
uống : Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lâm—CHOLON — KNBYT số 3 — 9.5.63

**THUỐC ĐIỀU KINH
GYNOPAUSINE**
VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI VN)

Eri bịnh:

- THẤY KINH CHẬM.
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HỘI XUÂN VÀ DẬY THÌ.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

K.N. Số: 80M.4C.U.C. 15268

COTRACYN

VIEN NGOT DE UONG

SU CÔNG HIỆU MẠNH LIỆT CUA

2 TRU-SINH (TETRACYCLINE & CHLORAMPHENICOL)
3 KHÁNG SINH (SULFAMIDES)

TRỊ BỊNH:

- BAN NÓNG-BAN CỦA
- THƯƠNG-HÀN
- CẢM HO-SUNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHÈ LỞ LOÉT-VẾT ĐAU
- CÓ GỐI THUỐC BỎ RIÊNG CỦA TRẺ EM
- SUNG MÙ-LÂM ĐỘC

MUA ĐỂ ĐẶNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

Chìa khóa hòa bình...

(Tiếp theo trang 35)

diễn tả nguyện vọng của mình một cách rộng rãi hơn, và như thế cuộc trưng cầu dân ý mới có được tính cách trung thực và công bình là điều mà các nhà làm chính trị phải chú tâm đến vì dân chúng đã phải hy sinh quá nhiều và đã thực đến lúc phải để cho dân chúng được quyền diễn tả nguyện vọng của mình và lựa chọn chế độ chính trị trong đó họ cho rằng cuộc sống dù sao tương đối cũng còn dễ chịu và cho phép họ hi vọng vào những ngày mai tươi sáng hơn.

VII.— Kết luận

Chiến thắng Cộng sản không phải là một công cuộc dễ dàng. Ta có thể chiến thắng chúng về quân sự như hiện tại mà vẫn bị chúng làm cho điều đứng về phương diện chính trị. Vấn đề miền Nam VN trước sau vẫn chỉ là vấn đề nhân sự, vấn đề lãnh đạo, và vấn đề chính sách. Các nhà lãnh đạo miền Nam cần phải có những sáng kiến thực sự là của mình, không phải thứ sáng kiến mà đồng minh Hk làm áp lực để cách để bắt ta phải chấp nhận tuân theo. Phải dành phần chủ động chính trị về cho mình. Nếu chúng ta chỉ thu động, nhảm mỉa theo đồng minh, ý thế vào đồng minh mà không nghĩ ra cách thức nào để cho lý tưởng quốc gia thêm hiệu năng và sức mạnh, thì thời gian sẽ không làm lợi cho chúng ta mà chỉ làm hại cho Cộng Sản mà thôi.

Các nhà Lãnh đạo miền Nam hẳn biết rõ hơn ai hết rằng dân

chúng miền Nam hiện tại đã mất đi nhiều lý do để chiến đấu một cách hăng hái tin tưởng cho chính nghĩa quốc gia, một khi mà chính nghĩa đó mỗi ngày một phai lụt, bất công và tham nhũng mỗi ngày một gia tăng, xã hội mỗi ngày một ưng thối suy đồi, kinh tế khủng hoảng các cán bộ Cộng sản lồng đoạn ngay trong những bộ phận đầu não quốc gia. Các nhà lãnh đạo có bồn phập cải thiện hành chính, nâng đỡ dân sinh và khôi dậy những giá trị quốc gia, để ngăn chặn sự chán nản thất vọng đang lan tràn trong mọi giới, trên mọi lãnh vực. Và nhất là tiếng kèn trận phải dông lên cho vũng vàng đứng có nay thế này, mai thế khác, tiền hậu bất nhất hầu giữ lòng dân.

CÂU CHUYỆN SỐ 38

(tiếp theo trang 39)

sẽ đánh mấy thằng em tôi còn đi học nữa, vì đánh được người này sướng tay, « Anh Hùng tinh », rồi sẽ đánh người khác dễ dàng. Hai ông ấy mà cứ diễn cái trò đó hoài hoài, chắc dân ở quận Đơn Dương xin với nhà nước để di cư lên cung trang làm bạn với chị Hằng chứ dân làm lí ở đó hoài, nghe theo Bố Lão « Đời là Thế » thì khổ lắm Bố Lão ơi !

Thưa Bố Lão ! Tuổi non dại nghĩ gì về CSDC ? Với người anh bé nhỏ, các em tôi, thấy mấy ông đó chắc bỏ chạy trốn, như thấy cọp vậy. Chứ không trốn mấy ông kiếm chuyện đám đà nữa.

Stop nơi đây ! Chúc Bố Lão vui vẻ, sức khỏe dài lâu để phụng sự cho « Đời ». Kính chào Bố Lão.

PHẠM LY HƯƠNG
KBC 6463.

Giang Thanh: 1 bóng dáng...

(TIẾP THEO TRANG 19)

hợp với con người có đầu óc CS như nàng. Luyến ái không phải là 1 lý tưởng mà chỉ có tính cách vật dục. Tìm cách chinh phục và kết hôn với họ Mao, Giang Thanh chỉ nhằm thỏa mãn tầm lòng đầy tham vọng của mình. Kè ông trời cũng chơi khăm, 1 anh chàng từ chiêng như Mao trạch Đông tự dung ở đâu lại bị ráp nối với 1 á giang hồ như Giang Thanh, 2 con giao long 1 thư 1 hùng tung hoành quẩy khúc làm xao động nát bấy cả vòm trời Trung hoa đang thiу thiу ngủ. Đúng là kè cắp bà già đồng thuyền đồng hội.

Nói như vậy có lẽ hơi quá, vì vai trò chính trị của Giang Thanh cũng chỉ được thiên hạ chú ý vào mấy năm lại đây thôi. Nói rõ hơn, người vợ thứ tư của họ Mao này chỉ làm mưa gió trên sân khấu chính trị khi TC phái động mạnh phong trào Việt binh đổ vào mùa Thu năm 1960. Còn chuyện nàng làm mưa gió dữ dội như nữ thần Vu Sơn về phương diện tình ái thì khỏi nói.

Nhưng có một điểm lạ nơi người đà bà này là trên sân khấu kịch nghệ cũng như trên màn bạc nàng đã thủ những vai đào phụ rất tầm thường, chẳng có gì đặc sắc khiến khán giả phải chú ý, trái lại trên sân khấu chính trị nàng đã sắm những vai rất quan trọng và độc đáo. Thế giới phải kính ngạc về sự nỗi bật này, phải chăng vì thời thế tạo anh hùng hay vì nhờ được uy thế và nhờ bàn tay khéo duu đầy đủ lúc của anh kế già Mao Trạch Đông ?

(CỘN TIẾP)

Con rồng đỏ

(TIẾP THEO TRANG 33)

và giấy đè ai muốn viết gì thì viết đè dán lên tường (dĩ nhiên viết theo kiểu « kè » kiểu tếu của báo chí Giao Chỉ thì từ một gông hoặc đi mù tôm là tài chúa) ! Người ta cũng thấy trên đường phố có những diễn giả trình bày hùng bồn quyết liệt về một vấn đề nào đó, có diễn giả chỉ là một cô bé 12 tuổi !

Một điều đặc biệt nữa là thường thường trên tay người nào cũng có một cuốn sách được coi là những giáo lệnh. Có kẻ đi xe đạp một tay, còn tay kia lục sách ! Tài xế taxi trong khi chờ đèn xanh cũng thường đọc tư tưởng của Mao chủ tịch. Tất cả xe cộ ở miền nam đều có gắn trong xe một tấm giấy cứng ghi một trong những tư tưởng của Mao ! Trong trường hợp, trước mặt chỗ làm việc của mỗi công nhân cũng có đặt những bảng ghi lời của xấp chúa.

Ở một công viên nào đó bạn sẽ thấy con nít Trung cộng chơi bắn súng mà mục tiêu là những ảnh hình vẽ xe tăng máy bay của HK.

Ở một hi viện lộ thiên bạn có thể nghe những đoàn hợp ca bốc thơm Mao, chửi đế quốc Mỹ, hoặc đe cao BV, tỉ như 1 VC hạ rúi chói 7 TQLC Mỹ.

(Đoạn này viết theo Daniel Topolski một SV người Anh tốt nghiệp Đại học Oxford được dịp viếng thăm Trung Cộng gần đây).

Trước khi chấm dứt bài này, người viết rất tiếc không có tài liệu về tiểu lâm từ Trung cộng để trình bày hầu quý vị, nhưng chúng ta cũng đoán cái cười của họ không thể khoái tả như cái cười của chúng ta, cái cười mang chất Ba Giai, Tú xuất, Trạng Quỳnh Con Ông, Con Muỗi, Tin Vịt, Người Ngơm, Đời v.v.



Hôn thú với Mỹ

Thủ tục chắc ăn — Giá hạ hơn hết

Công Thương Xã
145 Đề Thám — SAIGON

Dọn nhà ?

Giá bình dân bao lao công — ĐT 99.860

Công Thương Xã
145 Đề Thám — SAIGON

Nghĩ làm cầm...

(Tiếp theo trang 41)

nhưng, thói nát, chấm dứt những tệ đoan xã hội mà chính quyền vi bất lực không diệt nổi. Hòa bình để những ưng nhợt, như bất công trên đất hết cớ để đồ thừa cho chiến tranh. Hòa bình để được hưởng 1 cuộc sống ổn định, để luật pháp để tôn trọng, để những giá trị tinh thần được cứu vãn, khỏi bị lung lay tận gốc rễ. Người dân chỉ mới có hy vọng mỏng manh là được xem mặt mũi hòa bình ra sao chứ chưa dám ước ao sống những ngày thái bình thảnh thoát thoải mái. Và cũng chỉ mong có hòa bình ở MN này thôi chứ chưa dám nghĩ xa xôi đến cái ngày thống nhất đất nước. Đó là những mong mỏi béo bở, nhỏ nhoi nhưng thiết tha và chính đáng nhất.

Chiến tranh VN có một sắc thái thật đặc biệt. Nó không phải là thứ chiến tranh vẫn được định nghĩa trong sách vở. Nhất định nó không phải là thứ chiến tranh cướp giật (guerre de pillage) theo lối thời cổ bộ lạc lười biếng kéo đến chiếm đoạt của cải của bộ lạc trù phú hơn. Nó cũng không phải là các thứ chiến tranh chinh phục, vinh dự, chủng tộc, tôn giáo, lý tưởng, nội chiến, tấn công, tự vệ, cách mạng gì ráo nhưng nó gồm mỗi thứ 1 tí ở trong đó. Gọi chiến tranh chủ nghĩa cũng được, mà gọi chiến tranh ý thức hệ, CS và tự do, khuynh đảo (subversive) cũng không sai.

Chiến tranh đã có sắc thái hổ lốn, tă phi lù như vậy thì tất nhiên giải pháp để chấm dứt nó cũng phức hợp không kém, như đã nói sơ lược ở trên. Và cái hòa bình có được chắc chắn sẽ có những điểm đặc đáo không kém. Để rồi xem.

Trung Cộng với...

(TIẾP THEO TRANG 17)

thống chống Cộng đương nhiên bị vỡ. Miền Nam không thể chống đỡ nổi với kế hoạch của Cộng sản đã được chuẩn bị kỹ. Dù sự chống cộng bây giờ của chính quyền có vô phương pháp, thì vẫn là ở thế có chống và dám chống.

Chúng tôi rất tán thành việc giới lãnh đạo ở đây ra đi, nhưng chúng tôi đòi hỏi Hoa kỳ phải tạo điều kiện thuận lợi cho những người Dám và Biết chống đỡ cuộc chiến tranh nhân dân của Cộng sản tại VN hành động. Vì chỉ khi nào cuộc chiến tranh nhân dân tại Việt nam của cộng sản thất bại thì Trung cộng mới chịu gia nhập cuộc sống kỷ luật của thế giới. Nếu không như vậy, thì dù không ra những nhà lãnh đạo chính phủ hiện nay, chúng tôi thấy cần nói rằng : không nên thay đổi họ trong lúc này. Vì làm như vậy, Mỹ sẽ thất vọng hoàn toàn trong mưu đồ sống chung hòa bình với Trung cộng.

THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG mido
Có bán tại các nhà thuốc Tây

KH 982 BYT/QGDP

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CỦM, ĐAU LÚC CÓ KINH

PUB.TÂN-TRI

THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG mido
Có bán tại các nhà thuốc Tây

KH 982 BYT/QGDP

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CỦM, ĐAU LÚC CÓ KINH

PUB.TÂN-TRI

MÙI THƠM CAM NGUYỄN CHÂU

Kẹo Bô Multi-Calcium

Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

mang lại cho quý vị

một hàm răng trắng trong

những nụ cười rạng rỡ, mạnh mẽ,

CẦN CHO:

- Em nhỏ đang súc lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

