

ĐỜI

Wason  
DS 531  
D642 +

tươi thoả và chien tranh



# ĐỜI

50

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

## CHỦ ĐỀ : TUỔI THƠ TRONG CHIẾN TRANH

- TRUNG THU BÌ CẨM của lữ hổ • TUỔI THƠ TRONG CHIẾN TRANH của lý đặng guyên • NHỮNG THIẾT THOẠI CỦA TUỔI THƠ HÒM NAY của thiện cẩn • TUỔI THƠ VÀ TÚ ĐÀY của lê đình hThông • CÓ NHỮNG TRUNG TÂM BÌU ĐỜI anphong • TRUNG THU CỦA NGƯỜI LỚN của tèđé.

2

## CHÂN TRÍ

- SỰ THIẾT THOẠI CỦA TUỔI TRẺ của đời • NHỮNG MỤC ĐÍCH KHÔNG NỐI BA CỦA CHUYỂN CÔNG DU Á CHÂU CỦA PTT AGNEW của nguyễn hứudòng • THI SĨ HỒ CHÍ MINH thiện cẩn • HỒI KÝ CỦA MỘT NGƯỜI BIẾT QUÀ NHIỀU của văn binh.

3

## VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH truyện dài của nguyễn huy long
- PHI VỤ «IMPOSSIBLE» của cànòng 20
- BÉ VIỆT của phùng ngọc cầu

4

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI BẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • ĐỜI LÀ THẾ
- TRANG THƠ • NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GÒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI.

ĐỜI	NĂM THỨ HAI	SỐ 50	TUẦN LỄ TỪ 17-9-1970 ĐẾN 24-9-1970
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323  Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập  <b>CHU TÙ<sup>?</sup></b> <b>và nhóm Sống</b>	<b>GIÁ 40đ</b>	Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

Bán kèm báo đài miễn phí cho báo khác và ngược lại. Nhà báo không trả lại bản thảo

# dầu tranh cho đổi

## Sự thiệt thòi của tuổi trẻ

Chiến tranh đã mang đến cho tuổi trẻ Việt Nam rất nhiều thiệt hại. Đây là một điều hiển nhiên. Nhưng, người ta sẽ hết sức lầm lẩn nếu cho rằng sự thiệt hại đó chỉ thuộc riêng về tuổi trẻ Việt Nam. Bởi vì dù muôn dù không, người ta vẫn phải hiểu rằng tuổi trẻ chính là tương lai của đất nước. Vậy, khi nói tuổi trẻ bị thiệt thòi người ta có thể hiểu rộng rằng đó là đất nước bị thiệt thòi. Trước thực tế đó, vấn đề cần phải được giải quyết là bằng cách nào hạn chế tối đa những thiệt thòi cho tuổi trẻ.

Nhưng, khi đặt vấn đề như thế lại cần phải xác định rõ ràng được về những sự thiệt thòi, mà tuổi trẻ hiện nay đang phải gánh chịu. Thiệt thòi lớn lao nhất chắc chắn không phải là sự vắng thiêng một hoàn cảnh thuận lợi cho những cuộc chơi. Trái lại, thiệt thòi lớn lao nhất mà giới trẻ Việt Nam đang phải gánh chịu chính là tình trạng bị khai thác quá mức trong mọi lãnh vực hoạt động. Hầu như hết thảy mọi thành phần xã hội đều đã nhìn tuổi trẻ như những con mồi, nhìn những phương tiện, những công cụ có thể giúp ích cho họ trong một số mưu toan nào đó. Vì vậy, thay vì tạo cơ hội cho tuổi trẻ có thể vươn lên, có thể đạt tới một thế đứng vững vàng trong vai trò chủ nhân của xã hội tương lai, tất cả đã đẩy tuổi trẻ vào cái thế phải phục vụ rất sớm và phục vụ chỉ cho riêng tham vọng của các bậc đàn anh. Sự tàn lụi của tuổi trẻ bắt đầu từ đây và cũng chính từ đây đã bắt đầu sự tàn lụi của tương lai một dân tộc. Tuổi trẻ vẫn thường được ví với những mầm non, nhưng chưa được vun trồng, người ta đã tinh chuyệt ngắt ngọn. Chính do đó, đã nảy sinh một phản ứng khá nguy hiểm cho xã hội là tinh thần nổi loạn. Bằng nhiều cách, những người trẻ ý thức được thân phận đau đớn của mình đã lao vào những cuộc phiêu lưu hết sức liều lĩnh, chẳng hạn như tham dự các cuộc bạo động vô uyên cớ, chấp nhận một nếp sống tinh thần ngạo mạn thách đố mọi nguyên tắc tổ chức căn bản bắt buộc phải có đối với một xã hội muốn tiến bộ. Cơn cuồng nộ đã làm cho tuổi trẻ mất khôn. Nhưng ai phải chịu trách nhiệm về thảm trạng này? Phải chăng người ta sẽ được quyền bảo đó chỉ là sự đồ vỡ lương tâm của một xã hội trong thời loạn? Chúng tôi không tin mọi người có quyền nói câu nói đó. Nếu cần phải xác định rõ ràng thì hầu như trách nhiệm đó đã được chia xẻ cho hết thảy mọi người thuộc mọi thế đứng. Tất cả sẽ đều bị kết án nghiêm khắc nếu không kịp thời ngừng lại những mưu toan khai thác tuổi trẻ, dù nhân danh bất kỳ một thứ chính nghĩa nào. Hãy nhắc lại với nhau rằng tuổi trẻ chính là những mầm non cần được vun trồng chứ không phải là thứ khí giới để chúng ta sử dụng trong những cuộc cờ hiện tại.

DỚI

**CHỦ ĐỀ**  
**ĐỜI SỐ 51 :**  
AI GIẾT HÀ THÚC NHƠN?

Mùa thu 1945, thế chiến thứ hai chấm dứt, thế giới rung động vì cuốn «Journal d'Anne Frank», tả lại nỗi thống khổ của một em bé giàn núp dưới hầm suốt thời gian dài dang dở để tránh những trận mưa bom trút liên tục. Liên đó, cơ quan Bảo trợ Nhi đồng của LHQ được thành lập. Cô đào Myrna Loy đã rời bỏ vai trò hoàng hậu điện ảnh để tham dự chương trình. Trong số 50 triệu người bị minh vì cuộc chiến, những trẻ thơ vô tội đã chiếm một phần to lớn. Và cũng từ đó, khi ánh sáng hòa bình tỏ rạng trên khắp thế giới thì tại đất nước VN nhỏ bé này bộ mặt thơ ngây bát đầu khiếp hãi trước tai ương của chiến cuộc. Gặp lúc mùa thu u ám dưới cơn mưa tầm tã, mảnh trăng mờ xá xác trên trời cao, tôi không muốn bắt chước một số văn hữu bạn bè cứ gọi ơi ơi bà «Mẹ VN» mà nghiêng luối tác xuống để ăn thầu đặt lèn đói má của em Thiếu Nhi VN một chiếc hòn nồng thon nhỏ. Dân tộc ta vốn rất kiêu hãnh với người chết nên đã bỏ quên các em nhỏ đang lớn dần với nhấp nhô tương lai. Nếu tại miền Bắc kia, từ 1945, Việt Minh đã tập họp các em nhỏ thơ ngây vào các đoàn thể Nhi đồng, Thiếu niên cứu quânn rồi 25 năm sau họ đã có tới bốn năm triệu thanh niên không tim, không óc sẵn sàng sống lao động, chết ngon lành cho Bác, Đảng và chính phủ thì tại miền Nam này, suốt thời gian dài đãng đẵng ấy, những em bé xíu, nay đã trở thành linh sống, linh què và linh chết! Bởi tưởng nhớ tới hàng ngàn học trò của tôi đã bỏ mình nơi chiến địa, bởi chưa có thể phút giây phanh nhat được cái nghiệp nhà giáo đã ẩn sâu vào thân phận, tôi muốn dành một phần tâm tưởng để nhắc nhở tới «tương lai con em chúng ta».

Trong túp lều tranh, dưới cõi hầm chật hẹp, người mẹ nghèo chuyền bụng từng cơn. Người chì bó gối thờ dài. Ở ngoài kia, tiếng súng lớn vẫn rơi từng chập lâm rung chuyền nền đất lạnh. Một tiếng nổ lớn vang lên sát cạnh nhà, người mẹ cõng người lên nóc mạnh. Dứa bé sơ sinh đã chào đời. Giữa bóng tối mênh mông, người mẹ sau cơn ngất đã gượng dậy, nhặt



miếng vở chai để săn bén minh oghieung qua cắt rốn cho con. Mẫu ở cửa mình tuông ra xối xả nhuộm ướt nền đất. Dứa bé khóc thét lên. Nước mắt của em hòa với máu của mẹ thấm dần, cổng hiến cho què hương giọt máu đầu tiên. Tiếng bom đạn vẫn ầm ầm trút xuống. Người mẹ ôm lấy con. Giữa cảnh hoang vu thê thảm, sinh mệnh của đứa bé phát phơ dưới lưỡi hái tử thần. Thế rồi, bóng đêm dần tan, ánh sáng trở lại đuôi đi những bóng ma khát máu. Người mẹ gắng gượng bế con chui ra khỏi hố. Dứa bé được đưa ra trước ánh sáng mặt trời. Một thứ ánh sáng chói chang, cay nghiệt cợt hù giết chết người đàn bà non ngày, non tháng. Và hiển nhiên, đứa bé kia đã chính thức mang lấy một kiếp

LŨ HỒ

TRUNG  
THU  
BI  
CẨM

lạ trên đám cỏ. Giữa cảnh thiên nhiên phơi phới, tưởng không còn gì sung sướng cho bằng ». Chiến tranh đã giết hết trâu. Em còn tìm đâu ra mà giữ! Bởi sự cùm kẹp của các hung thần trong bóng tối và những trận mưa bom đạn trút xuống, em đã theo gia đình, một đoàn lêch thêch kéo nhau về đê thị. Với những căn nhà cất với bằng ván ghép, giấy bìa, em bé vẫn tiếp tục lớn giữa khung cảnh xa hoa tấp nập.

Một bầu không khí xa lạ! Em bị thả vào một sở thú mặt người. Và chính ở đây các em đã tiếp tục bị hãi hại ra sao?

Dân số miền Nam có 17 triệu mà chỉ có 6 triệu cử tri. Như thế, ngoài

số người mất quyền công dân con số vị thành niên có hơn 10 triệu. Đó mới là quãng đại quân chúng. Một khối quẩn chúng chưa bị ai mua chuộc. Một đám quân chúng đáng phải được đầu tư nhân lực thì lại bị bỏ quên. Phải nói rằng : thiếu nhi Việt nam đã thiếu thốn đủ thứ. Trong phạm vi nhỏ hẹp này, tôi chỉ nói tới ba điểm : Sống, Học và Chơi của thiếu nhi đô thị,

Hiện nay đã có hơn 300.000 trẻ mồ côi. Trên đời này không có vụ mua bán nào đã man bắng duôn người. Không có kẻ nào đáng ghê tởm bằng bọn mẹ mìn. Ấy thế mà, hiện nay cái nghè mua bán trẻ con đã trở thành một chính nghĩa. Ngày xưa còn đi học, mỗi lần nghe mấy cụ đồ Nho xuyên tạc các bà sơ mua trẻ con Annam nuôi lớn để cho Paáp dùng làm lính lè dương, tôi kinh hãi nhưng vẫn chán. Nay, cái nghè làm cô nhi viện đã trở thành một nghè doanh thương to lớn. Ngay tại đường Phan đình Phùng Saigon, tôi đã thấy một ngôi nhà ống chật chội. Ở đó có độ 4, 5 chục trẻ em, áo quần rách rưới, mũi thò lò do dày hét chỗ nón. Ông chủ Cô nhi Viện này là một nhà sú trẻ và một ni cô. Có lẽ hai vị này phải by sinh chạy trốn, chạy ngược dì xin xỏ các cơ quan cứu trợ nên việc săn sóc các em đã giao phó cho hai người làm đàn bà, một già, một trẻ. Bà con lối xóm bảo rằng : Hàng tuần họ thấy nhiều xe của các cơ quan chở sưa, bột mì, vải tới... và sau đó lại có xe Chợ Lớn tới chở đi. Đó là kẻ lam ăn tiền công nghiệp. Đến như cô nhi viện lớn mang tên vị thành cũng không kém phần bê bối. Vụ cáp dùn VNQT đã chụp luôn tấm màn sinh sát lên đầu các em cõi cút. Một cô nhi viện khác vĩ đại ở Long Thành treo đủ cả hoa sen và thánh giá đã một thời được báo chí kêu gào giùp đỡ nay nghe đâu cũng có mùi tham nhũng. Tuy không gì bất nhẫn bằng giật miếng chào, mảnh vải của những em bé đơn côi, không biết cha bố xác ở đâu, mẹ vất vơ xır nào? Tất nhiên, một vài cơ sở như Cô nhi viện Tây Lộc ở Hué đã hoạt động đáng kể. Nhưng mỉa mai thay, Cô nhi viện nào do các vị tu hành chân chính điều khiển, vì không gian mạnh, không thủ đoạn thì

chẳng ai chịu giúp đỡ nhiều. Trước lại, bọn lưu manh đầu mồi, chốt lưỡi sắc bén đã mua bán trẻ con khéo léo và tha hồ giàu có. Trước thảm cảnh đó, đảng lẽ Bộ Xã Hội phải nỗ lực đi lượm tất cả các em bé đau thương ấy về nuôi dưỡng và đồng thời bỗn tử cả bọn gian manh kia hoặc ít nhất là phải có một quy chế tò chyre. Cô nhi viện hết sức quý cù. Tôi không kêt án những kẻ có từ tâm nhưng chỉ có từ tâm cũng chưa đủ. Yêu không phải lỗi là giết người bằng lòng nhân đạo.

Đến như các em có cha có mẹ thì cũng khổ không kém. Đành rằng, về mặt vật chất, trẻ em bây giờ có đầy đủ hơn xưa. Cậu bé hồi trước 1945, quanh năm chỉ có quần ta, áo vải, đi guốc. Ngày khai trường mặc áo mới, chiếc quần hò cứng kêu sot soat là một niềm khoan khoái và kiêu hãnh. Bây giờ thi loạn, áo quần đủ kiểu.

Dày dép không thiếu gì? Sự đưa đón của trẻ con là một mối lo âu quá nặng cho cha mẹ. Một bà mẹ có năm con. Vì không ai trông nom, đi làm cho con vào nhà khoá cửa lại. Bị hỏa hoạn, cả đám trẻ con cháy rụi. Người mẹ nghe tin quang quang gánh chạy về. Bà vặt và bới đồng tro tàn của hạnh phúc. Hầu hết trẻ con Saigon đều sống bằng hè phố. Suốt ngày ở ngoài đường. Chỉ giờ nào có bố mẹ mới dáo qua nhà ăn mấy miếng, ngủ một trận rồi lại đi lập bè, lập đảng phá hại xóm giềng. Một ngày 24 giờ, nhưng chỉ được ngồi ở nhà trường có 2 tiếng! Hè phố bày ra bao nhiêu đồ chơi, quà vặt. Mở mắt ra đã có tiếng xe kem dày vào. Thế rồi, nào kem, trái cúc, ôi, nước sirop, bánh cay, bánh gai, toàn là chất độc. Bên cạnh những món quà ác hại đó, với đồng lương kiêm ước, những bữa cơm của chúng chỉ có lác đác mấy cọng rau, đậu... và thịt đông lạnh, thịt hộp, đồ phế thải của lính Mỹ! Hắn không ai còn thấy nhức mắt vì cái cảnh bầy trẻ chạy theo lính Mỹ để xin quà... ! Phát cho chó còn lịch sự hơn! Đông con quả là một tai nạn đúng như Khái Hưng đã viết : « Cứ mỗi lần cái bụng của bà vợ phình lên thì cái lưng anh chồng lại công xuống một tí. » Phải, một tí thôi, đất

nước này, dân tộc cũng đã già gãy gập xuống đến 30, 40 năm sau chưa chín đã gượng dậy nổi.

Ngoi lèu khỏi tầng lớp lao động, một số con em con nhà tú tể, được cho đi học. Có ai hoài công đặt câu hỏi : « Bi học để làm gì? » hẵn phải nghe các em trả lời dù thu : Học để làm Tổng thống, Tổng trưởng, làm Tướng tá, làm thay lu, chử chẳng ai nghe bảo : Học để làm Ng rồi. Bởi viên ảnh của một con người đầy đủ điều kiện sinh tồn và nhân phẩm đã vắng bóng trên mặt đất nhuốm máu này. Hãy đi qua đường Trường minh Giảng vào lúc 1 giờ trưa. Trước cổng trường, trẻ con chạy qua, chạy lại trong khi xe Mỹ vẫn phóng vun vút. Trời nắng chang chang hoặc mưa tầm tã, bọn trẻ ấy vẫn loli thôi, lách thêch đứng chờ lớp kia ra, lớp nọ vào. Chuồng rào một khối tràn ra, và qua đường, đám khác chen chúc vào như mua đường, mua gạo kiêm rroc. Buổi học kéo dài từ 1 giờ trưa. Giữa khoảng thời gian, đáng lẽ cái tuổi hồn tiếu của các em phải được ngã, được nằm yên nhâm nhăm tha hồ tưởng tượng đến thế giới thần tiên dưới bàn tay âu yếm của mẹ thì các em đến ngủ gật trong lớp. Học gì được mà học ! Tôi nghĩ cho các cô giáo, thầy giáo. Các vị làm sao dạy dỗ, vì đúng giờ đó con cái các vị cũng đang khốn khổ ở một chỗ khác cùng bê bối thế thôi. Càng ngày, hình ảnh của « bay trê tan ra đường như dàn chim en lượn » không còn nữa. Ngày nay em sạm sang. Tóc em vàng khê. Mồm lô lôé vì màu thuốc pha sirop, và còn gì nữa ? Đó là hình bóng của những cụ già ít tuổi ! Một trẻ con bây giờ đã hết trong xanh. Cái gì là tri dục, đức dục... đều đã được bọn ngườilyn tự thà đưa ra nhiều biến trong dạ dày. Muốn dạy học tức là đào tạo người thì phải có người mẫu. Cơ mô mới có phạm. Bây giờ thi sự sa đọa của bọn người lớn là hiến thân của tội lỗi, đọa dày, gian xảo. Trẻ con cứ việc bít chước ở đây mà lớn lên. Tôi muốn bàn tới giáo dục. Đó là công dã tràng mà cái Hội đồng Văn hóa Giáo dục kia đang cãi nhau ỏm tối để q iảng cáo cho cái tài xế núi lấp sông của mình, mà

nhân thực tế, cái ngàn sách chết đói, nén bé phái của cơ quan Nhà nước bao lâu đã trở thành cơ quan hoại giáo dục, hữu danh nhất thế giới. Trong số Đời hội thảo về giáo dục Bác sĩ Hoàng Văn Đức đã nói giận : « Tôi chưa thấy chính phủ nào khinh rẻ trẻ con bằng chính phủ này : « Nói thế là can cho Nhà nước ! Trung Thủ, Tổng thống chẳng mời các em nhỏ vào Dinh Độc lập ăn bánh, may phim để chiếu lên Tivi, coi Tông Lâm mặc soutien, Xuân Phát mặc dây nhảy go go trước mặt vị nguyên thủy, quý vị tể tướng, thượng thư ! Miễn sao cho có hình thức nó xóm cho vua trên trống mồng, người ta trông vào là đủ rồi. đương nhiên, theo nhà Phật :

« Dục tri tiền thế nhân  
Kim tác thọ giả thị.  
Dục tri lai thế quả  
Kim tác tác giả thị »

Muốn biết cái nhân kiếp trước n sao thi hãy coi cái quả bạn long hường. Muốn biết kiếp sau ra sao, hãy coi việc bạn làm hiện tại. Hiện tại đã bảo đảm cho ta một tương lai tươi sáng. Đám thanh niên vô tư trước 1945 dần dần bị tiêu diệt. Thế hệ 1963 đang lớn lên. Các cháu, loạt cây ương này mai sẽ hoa thành cỏ thụ. Đời ngát nở cánh hoa hồng trên cành cỏ ta là một chuyện hoang đường hay thực tế ?

Đối với trẻ em, Trò Chơi là nỗi quan trọng hơn hết. Đó cũng là khía phá lớn nhất của nền Mẫu giáo hiện tại.

1. Trò chơi trước hết có mục đích chơi để mà chơi. Chơi vì

nhân hành động « nhưng không » nêu thí ra cái nhu cầu của lý trí, lòng thời cũng nói lên một chiều kêu gọi của « nghệ thuật » và « cảm mĩ ». Đó là ý nghĩa tim cái đẹp » trong trò chơi.

2. Trò chơi cũng có một ý nghĩa khác, vì nhiều khi trẻ em phải cố gắng, phải ép mình theo luật lệ rất nghiêm túc ở Hiroshima và Nagasaki mặt khác lại sản xuất vũ khí thử nghiệm để đánh đòn, và vũ khí thử nghiệm để bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki

muốn

để



## Tuổi thơ trong chiến tranh

● LÝ ĐẠI NGUYỄN

Chiến tranh Việt Nam đã quá dài, súng bom làm chủ đất nước thân yêu chúng ta gần nửa thế kỷ. Thân phận người Việt bị chiến tranh đe dọa. Oán thù thương đau và mất mát. Chúng ta đã mất hầu như tất cả. Tuổi thơ lớn dậy đi mau vào chiến cuộc.

Những đứa trẻ ngày nào, mắt sáng long lanh trước ánh đèn tháng tám giờ này đang ôm súng nhìn hỏa châu chờ đạn gọi. Hoặc đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Tôi thương các em tôi bạc phước. Tôi thương cho chính tôi bất lực. Thương Việt Nam doa đầy.

Tháng tám về đây, trung thu này của các em vẫn còn bom súng. Hỏa châu che lấp ánh trăng. Chiến tranh Việt Nam chờ đợi các em bước vào, như lớp cha anh các em. Chiến tranh đã làm cho người lớn điều đứng khập mặt. Dù thương các em bao nhiêu, cũng không thể chu toàn cho các em nỗi.

Niềm đau dài VN đã làm con người khó héo, cuộc sống rút ngắn trong đe dọa hãi hùng. Trung thu từ lâu đã không về với ruộng đồng và lũy tre. Trẻ thơ không có bánh kẹo và đèn lồng. Không dám ngước nhìn trăng trên đỉnh trời trong mắt.

Trung thu chỉ trọn vẹn ở thôn trang, trăng chỉ lên huy hoàng nơi đồng lúa. Nhưng đồng lúa đã hoang vu, thôn trang đã tan nát. Con người không còn dám nghĩ tới chuyện chờ trăng Việt Nam hôm nay là thế đó. Việt Nam hôm nay là niềm đau khổ. Đừng tủi buồn hối những em nhỏ Việt Nam.

Trong tôi không còn thù hận, nhưng tôi muốn nói lớn lên rằng :

Xin để cho tuổi thơ Việt Nam được sống trọn vẹn với ngày vui nhỏ bé. Súng bom hãy im đi, ít nhất là trong dịp Trung Thu về. Nhưng điều đó không bao giờ có, kể từ khi cuộc chiến này nổ ra.

Người có quyền hành, không cần biết đến cuộc sống của tuổi thơ, tuổi thơ đâu có biết đấu tranh đòi hỏi. Tuổi thơ đâu có đủ sức gây áp lực nào. Nhưng đích thật tuổi thơ mới là hy vọng sống chính đáng của mọi người. Tuổi thơ mới là tương lai mở rộng. Không nghĩ tới tuổi thơ, mọi lý tưởng tranh đấu ở đời đều chỉ là ngụy tạo.

cũng không thể bù lại được với thiệt hại mỗi ngày một lớn về phía dân chúng. Và nhất là sự chán ghét của dân chúng.

Cuộc chiến tranh tuy có sự tham dự của nhiều thế lực quốc tế, nhưng yếu tố dân chúng không phải là không có. Mất sự hậu thuẫn của dân chúng, nhất định sẽ thất bại trong đấu tranh chính trị ngày mai.

Tất cả đều biết điều đó. Tất cả đều biết rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc ra sao. Thế mà tất cả đều cứ phạm vào lỗi làm cho dân chúng chán ghét là sao? Phải chăng đó cũng là một lý do để cho những lực lượng hiếu chiến tại VN bị đào thải. Chúng tôi hy vọng là như vậy. Nhưng chúng ta, dân tộc Việt Nam đừng ngủ vùi trong hy vọng đó. Chúng ta vẫn chỉ là một nước nhược tiểu, chúng ta còn phải đấu tranh cam go hơn nữa. Nhưng nhất định chúng ta không sử dụng phương cách bạo động và mù quáng lao đầu vào chiến tranh.

### Những trẻ nhỏ cõi cút

Chiến tranh Việt Nam đã gày ra không biết bao khổ cực, nhưng điều bất hạnh hơn hết phải kể tới là những em nhỏ sớm mất sự nương tựa gia đình. Hiện trạng cô nhi Việt Nam mỗi ngày một nghiêm trọng.

Con số cô nhi mỗi ngày một cao. Trong khi đó chiến tranh và những biến thái của nó, ảnh hưởng tới các mặt tâm lý, xã hội và kinh tế, đã làm con người sống trong cuộc sống thành chai lỳ, vội vã, không có thời giờ, không còn tâm trí đâu mà lo tới cuộc sống của các em đó.

Những tổ chức xã hội từ thiện, có nhiều, chính quyền cũng làm nhiều cho vấn đề cô nhi. Nhưng trong thực tế, đời sống của các em vẫn là một đời sống bấp bênh. Phải nhận rằng cho tới nay, chưa có 1 tổ chức, 1 chương trình nào, nhằm đáp ứng đúng cho vấn đề cô nhi. Cuộc sống cô nhi viện, chỉ là một cuộc sống tạm bợ đối với các em. Các em phải được bồi dưỡng cả về tinh thần lẫn vật chất để đưa vào cuộc sống chung. Nhưng cho tới nay sự bồi dưỡng đó quá thật thiếu thốn. Nhất là về mặt tinh thần.

Nếu đi quan sát các cô nhi viện ta thấy những nơi đó không khác mấy với trại tập trung. Về mặt tinh thần các em vẫn còn nhiều mặc cảm nặng nề. Vết hàn mất mát tang tóc trên khuôn mặt các em vẫn còn sâu đậm. Các em vẫn có mặc cảm là mình sống nhờ sự bồi thí.

Đó là một điều không tốt đẹp đối với tinh thần của các em.

Nhất là hiện nay, có những cô nhi viện đã chỉ dùng các em vào mục tiêu trực lợi (tôi không nói tất cả là như vậy).

Người ta quan niệm rất tôi bai rằng, nếu để cho các em có cuộc sống khá, thì làm sao kêu gọi được sự giúp đỡ của người khác. Bởi đó các em bị sống trong cảnh cùng cực khổ sở, để cho những người điều khiển hưởng lợi.

Tình trạng đó thật đã đầy rẫy khắp nơi. Từ b thương và trách nhiệm đã biến mất trong

vấn đề cô nhi. Cần phải châm dứt ngay tình trạng đó, đây là tiếng kêu cấp cứu của lương tâm. Vấn đề nuôi dạy cô nhi không thể giải quyết trên tinh thần công chức, mà phải giải quyết trên tinh thần tự nguyện.

Nhưng sự tự nguyện đó chưa đủ, còn cần phải có phương pháp và trách nhiệm nữa. Bởi đó, chính quyền lẫn những người, những tổ chức tự nguyện, cần phải phối hợp với nhau trong vấn đề này. Chúng tôi hy vọng khởi từ Trung thu này, tình trạng cô nhi Việt Nam sẽ bắt đầu cải thiện, nếu không ảnh hưởng của nó sẽ tai hại không biết tới đâu mà kẽ.

### Những trẻ em may mắn

Trong những buồn tủi của tuổi thơ Việt Nam, ít ra chúng ta cũng phải nhận rằng, có một số tuổi thơ may mắn sống giữa lòng đô thị an ninh. Sự may mắn đó đương nhiên cũng chỉ có nghĩa tương đối. Nhưng so với tuổi thơ ở nông thôn và các em cô nhi, thì thật đã quá xa rời.

Tuy nhiên, trong sự bình an tạm bợ của thành phố, trẻ em cũng còn có thể tham dự những trò chơi của mùa trăng tháng tám, dù là những trò chơi đã phải lật ý nghĩa ban sơ, không còn mang dấu tích tinh thần cổ truyền. Hơn nữa, ngoại cảnh đã chiếm ảnh hưởng nặng nề nên các em đã không được theo đuổi cuộc vui một cách hứng thú, say mê. Trung Thu thành phố bây giờ không tim cho được hình ảnh từng đoàn trẻ em đèn đóm trên tay, nụ cười trên môi nối đuôi theo đoàn múa lân, đám rước, cờ đèn.

Nhưng dù sao đi nữa những trẻ em may mắn ở thành phố bây giờ cũng còn được chơi đèn ông sao, đèn cá chép, còn được ăn bánh dẻo, bánh sen. Những cái mà hiện tại các em bé nông thôn, những cô nhi chiến tranh chưa bao giờ được hưởng, được nếm.

Đất nước còn chiến tranh mà trẻ em thành phố còn được vui chơi dù trong chốc lát như thế cũng đã là một diêm phúc lớn lao rồi, cũng đã được vỗ về an ủi rồi. Các em còn may mắn hỡi nhau chia sẻ cho những em không cùng trong cảnh ngộ với mình.

Mong một ngày tiếng súng sẽ ngừng nổ trên quê hương, đạn bom thôi mang thương tích tới cho những tấm thân gầy Việt Nam. Nông thôn sẽ vươn lên, tạo dựng cuộc sống mới trong thanh bình. Nhà cửa ruộng vườn, lũy tre được tái tạo. Ngày không còn lao khổ, đêm không còn lo sợ. Người lớn được sống an vui, trẻ thơ lại được những nụ cười đã tan trong chiến tranh.

Khi ấy những ngày hội lớn, những Tết nhí đồng sẽ được dân làng chung vui trong ý nghĩa tròn đầy của nó.

Mơ ước thật mọn hèn nhưng biết đến bao giờ thành tựu.



## KHA TRÂN ÁC

### Ai giết Hà thúc Nhơn

về vụ Hà thúc Nhơn báo mộng cho Đầu Gối, Đầu Gối nhận được một bài của một thân hữu, anh NMM, hiện nắm giữ một trọng trách trong bộ máy chính quyền. Lời lẽ rất thành khẩn. Nguyên văn như sau :

### CHÍNH CHỦ TỬ ĐÃ GIẾT HÀ THÚC NHƠN

N.M.M

I.— Khi những tin điện đầu tiên từ Nhà trang cho biết Quân y viện Nguyễn Huệ biến thành pháo đài tử thủ của Hà thúc Nhơn, tôi đã biết trước số phận của anh Nhơn. Kể từ ngày ấy, tôi xem Nhơn như đã chết.

Chúng ta, những người bạn chưa chết của anh Nhơn không thể trách cứ các giới chức miền cưỡng hay không miễn cưỡng thanh toán Nhơn. Người thanh toán Nhơn, nếu có, không phải là kẻ có ác ý giết Nhơn. Trật tự công cộng và uy quyền quốc gia phải được tái lập bằng mọi giá. Lòng mến thương nồng nhiệt của chúng ta đối với anh Nhơn không thể làm chúng ta oán trách một cách mù quáng các nhà chỉ huy hành chính và quân sự có trách nhiệm. Họ đã làm cái việc phải làm. Dù họ có cảm mến Nhơn, dù họ là kẻ thù của tham nhũng như Nhơn và dù Nhơn với họ là anh em cha con ruột thịt, họ vẫn phải giết Nhơn. Tình cảm phải nhường bước cho trách nhiệm và chức chưởng được quốc gia giao phó.

II.— Tôi không mơ và cũng chẳng được anh Nhơn báo mộng

nhưng tôi tin chắc rằng chính Chu Tử đã giết anh Nhơn. Thật vậy, nếu Chu Tử xử dụng uy tín, nghị lực và khả năng của mình trọng yếu trong việc tập hợp những anh em có lý tưởng và thiện chí để chống tham nhũng và bắt công một cách có kế hoạch thì anh Nhơn đã chẳng chết. Tôi muốn trách anh Chu Tử đôi khi cũng vung vút ngôn ngữ để chẳng làm được điều gì hữu ích mà còn tự mình chướng mặt ra làm mục tiêu cho bọn tham nhũng phá bĩnh, bóp nghẹt và chặt đứt.

Tôi muốn hỏi anh Chu Tử : anh thật sự muốn giúp nước trong hồi khó khăn này hay chỉ muốn nói cho sướng miệng, một lời thoát của kẻ bắt đắc chí.

Những anh em có lý tưởng và còn chút nhiệt tâm hiện ở trong tình trạng cô đơn kinh khủng. Mọi hoạt động của họ có tính cách hoàn toàn cá nhân và riêng rẽ :

nhóm vụ trước mắt là :

- Gây lại sự tin nhiệm chung
- Tập hợp các tấm lòng
- Và hành động có kế hoạch.

Để đất nước không còn mất những Hà thúc Nhơn, Chu Tử sẽ làm được gì ? Các anh em khác sẽ làm được gì ? Và lương tâm của tất cả chúng ta có đang cùng nghĩ về một hướng và cùng khắc khoải không ?

oo

Thay mặt Chu Tử, Đầu Gối xin trả lời bạn NMM

Anh nhận xét rất đúng : Nhiều khi tôi chỉ nói, chỉ chửi cho sướng miệng. Tôi gày thử hiền hơn là xây dựng.

Anh cũng nhận xét rất đúng về tình trạng cô đơn, thê thảm của những anh em còn chút nhiệt tâm, còn chút lý tưởng : « moi hoạt động của họ có tính cách hoàn toàn cá nhân riêng rẽ, làm được việc gì thì tự mình làm, không thành việc thi tự mình chịu chết, chịu bay, chịu chén ép, trong sự ghê lạnh đến cay đắng, sự vô tư đến lạnh lùng chẳng những của tinh tú mà của cả những người đồng chí hướng. »

Nhưng nếu anh trách tôi chỉ biết « vung vút ngôn ngữ », không thật sự muốn giúp nước, thi kẽ cũng oan cho tôi lắm. Để tự bào chữa, tôi xin kẽ với anh câu chuyện diễn hình dưới đây :

Khi nhặt báo Sóng bắt đầu có lời tôi đã tố chửi đoàn công tác Nông thôn Sóng. Từ Kéo đã từ bỏ cuộc đời dễ dãi trưởng giả nơi đô thị, đứng làm trưởng đoàn để về Kiên Giang sống với đồng bào đau khổ. Tiền lời của tờ báo được 4,5 triệu, tôi đã vất tất cả vào việc xây dựng lò gạch « Sóng », trang bị máy móc cho lò gạch Sóng. Nhưng việc làm của chúng tôi đã bị phá phách, bị xuyên tạc một cách ghê tởm rùng rợn. Người ta đã tố chửi là một chiến dịch để bồi lợ, mạt sát cả nhân tôi và đoàn công tác

Sóng. Cuối cùng chúng tôi đã phải đầu hàng một cách nhục nhã. Người ta đã cướp sống cái lò gạch của chúng tôi, đoàn công tác Sóng đã tan rã thê thảm. Cho tới nay vụ lò gạch Sóng vẫn là một ác mộng không ngọt ám ảnh chúng tôi. Xét cho cùng, thi đúng như anh viết, cái lõi lầm lớn nhất của chúng tôi là đã quá ư chủ quan, quá ư « nghệ sĩ », quá ư ngay thơ, chỉ biết tin ở mình, hoạt động một cách riêng rẽ, không có kế hoạch, hưng thi làm, không hứng thi xóa bỏ.

Phải làm cái gì bây giờ ? Anh bảo nên gây lại niềm tin, tập hợp mọi tấm lòng, hoạt động có kế hoạch v.v... Đúng lắm. Nhưng riêng tôi, tôi thấy mình đã quá ư mệt mỏi, sức khoẻ, nghị lực chẳng còn được bao nhiêu, nói cho sướng miệng thì đủ sức, nhưng nhẫn nhục kiêu nhẫn bất tay vào việc, thì tôi e không làm nổi. Nói vậy, chứ tôi sẽ nghe theo lời anh. Vì không nghe theo lời anh, cũng chẳng biết làm cái gì khác.

### Chấm dứt một chiến dịch

Một nữ độc giả của Đời đẹp, duyên dáng, tôi nói với Đầu Gối rằng nên tốp cái chiến dịch tố Thượng tọa Thiện Minh, và nếu tiếp tục tố, thì nên tố cho công bằng, tố tất cả các thằng, chứ đừng

tổ riêng một mình Thượng tọa Thiện Minh. Vì không phải chỉ một mình Thượng tọa Thiện Minh là bê bối. Cao Thượng Tọa khác cũng bê bối không kém. Rồi người nữ độc giả này đưa cho Đầu Gối coi một xấp hồ sơ dày cộm, về thành tích động trời của một số các vị lãnh đạo Phật giáo. Nữ độc giả còn thủ thực chính minh đã bị nhà sư G.B. tán tỉnh, làm ầu. Đầu Gối cười buồn trả lời nữ độc giả :

— Tôi đang muốn « gảy lại niềm tin, tập hợp mọi tấm lòng » nên không muốn tố ai nữa. Cố cho tôi xin tập hồ sơ này, tôi sẽ gửi cho các đương sự, kêu gọi các vị hồn tâm. Chúng tôi sẽ theo dõi ngầm, xem những nhà sư đó có hồi tâm hay không. Nếu không hồi tâm, báo Đời sẽ làm một số báo với chủ đề là « Sư thành phố ».

— Cũng được,

Vậy quý vị lãnh đạo tinh thần của Ánh Quang, của VNQT hãy ráng chờ. Các vị sẽ nhận được những hồ sơ đầy đủ về thành tích, sự nghiệp của quý vị. Và các vị cũng nên cảm ơn Đầu Gối một câu. Một kẻ viết báo vở được tập hồ sơ bí hữu rất dày đú, vô tư mà không khai thác, kể cũng đáng khen lắm, đáng lên Niết Bàn lắm.

## thơ đời

### TRĂNG THU 70

Rằm tháng tám trăng tròn còn đứng đó  
Nhưng đâu rồi Bạch Thủ với Hằng Nga  
Nhưng đâu rồi thềm quê với cây đa  
Và chú Cuội với anh chàng Hậu Nghệ

Dây trai đắt mệnh danh là Trần Thế  
Xưa nhìn trăng huyền bí bọc quanh trăng  
Đẹt muôn hoa thơm ngát bước cô Hằng  
Ươm mộng đẹp thả hồn theo gió cuốn

Lòng thi sĩ bâng khuâng như cánh bướm  
Nhìn lên trăng thôn thức sợi tơ rung  
Xây tháp ngà trên chót vót không trung  
Lấy tưởng tượng viết thành thơ diễm tuyệt

Ôi huyền thoại mà nghe chừng sống thiệt  
Hơn mười năm nuôi dưỡng ấu thơ ta  
Sáng như gương vắng vặc ánh trăng ngà  
Mắt thu gọn hình cây đa chú Cuội

Nay thực tế đã ào về xưa đùi  
Những huynh đệ mộng đẹp mấy nghìn xưa  
Óc thi nhân thêu dệt cũng đành thua  
Lũ máy móc phi thuyền vô tri giác.

Này em nhỏ Việt Nam, trăng đã khác  
Trăng bây giờ trơ đá cát vô duyên  
Em làm sao tiếp tục giấc mơ tiên  
Khi Bạch Thủ và Cuội già đã chết

Em vui gương, trên tay đèn đèn tết  
Đèn ngôi sao, cá chép bỗng vô hồn  
Trí loài người đạt tới mức tinh khôn  
Nên máy móc đang ngang tàng chiếm đoạt.

Và vẻ đẹp đã thua từng khói sắt  
Và Đông phương đã thất trận Tây phương  
Khi phi thuyền đáp xuống Thái Bình Dương  
Mang theo đế của cung trăng thăm quen

TÚ KẼU



# TÍNH SỐ ĐỜI

## Phi liên kết vẫn liên kết !

Trong lúc hội đàm Ba Lê tiếp tục cái bờ ngoài nồi nhắng như đã có, hội nghị các quốc gia không liên kết đã khai mạc và lên tiếng kêu gọi Mỹ rút hết quân ra khỏi miền Nam. Hội nghị này được tổ chức tại Lusaka, thủ đô Zambia và trong ngày khai mạc hội nghị đã có 6 ký giả bị cảnh sát Zambia bắt giữ. Số ký giả này gồm có một của hãng UPI (Mỹ), một của hãng DTA (Tây Đức), một của hãng Reuter, một của báo Times, một của báo Daily Telegraph, và một của hãng thông tấn truyền hình Anh.

Hai vấn đề liên quan đến hội nghị này được đặc biệt lưu ý trong ngày đầu tiên là sự tham dự của phái đoàn Kampuchea và tư cách quan sát viên phó hội của Nguyễn Thị Bình. Về sự tham dự của phái đoàn Kampuchea thì các phái đoàn tham dự đã quyết định sẽ dành cho các đại biểu thượng đỉnh chọn hoặc phái đoàn của Sihanouk, hoặc phái đoàn của chính phủ Lon Nol. Riêng Nguyễn Thị Bình hướng dẫn một phái đoàn được gọi là phái đoàn của Chính Phủ Lâm Thời Cách Mạng Nam Việt Nam dự hội với tư cách quan sát viên có quyền phát biểu. Trong dịp khai mạc hội nghị, Tổng Thống Zambia đã chỉ trích dữ dội các quốc gia Tây Phương và đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Sứ quán VNCH tại Bangui, thủ đô Cộng Hòa Trung Phi đã công bố một giác thư yêu cầu hội nghị không nên tiếp nhận phái đoàn VC do Nguyễn Thị Bình hướng dẫn để bảo vệ nguyên tắc phi liên kết. Tuy nhiên, Tổng Thống Nam Tư Tito cho rằng việc VC được tham dự hội nghị với tư cách quan sát viên là đúng. Tất nhiên Nga Sô cũng phải hết lời ca tụng hội nghị này.

## Hội nghị và chửi bới

Cũng liên quan ít nhiều đến hội nghị trên, một cuộc đấm khầu kịch liệt đang diễn ra giữa Hà Nội và Nam Vang. Theo các nguồn tin báo chí thì vào ngày 31.8.70, trong một chương trình phát thanh, Sihanouk đã tố cáo Nga là kẻ thù nguy hiểm nhất của CS Á Châu. Vẫn theo các nguồn tin trên, Sihanouk đã cự lực bên vực Mao Trạch Đông trong nhiều vấn đề. Chính phủ Lon Nol đã ghi lại những lời tuyên bố trên của Sihanouk trong một bức thư gửi cho các lãnh tụ khối quốc gia không liên kết để giải thích về vai trò không liên kết giả mạo của Sihanouk.

## Việt Nam và Á Châu

Một điều đáng để ý trong dư luận thế giới tuần qua đối với vấn đề VN là những lời tuyên bố của ông Vargas, Tổng Thư ký Khối Liên Phóng Đông Nam Á. Khối này được thành lập từ năm 54 với mục tiêu ngăn chặn họa xâm lăng tại Á Châu, nhất là tại Đông Nam Á.

Đài phát thanh Hà Nội phản ứng về vụ này cho rằng chính phủ Lon Nol đã ngụy tạo ra các lời tuyên bố của ông Sihanouk. Trưởng cũng nên nhắc lại rằng trước đây ông Sihanouk đã nhiều lần xin Bắc Kinh giúp đỡ cho được trở lại Nam Vang, nhưng hiện nay Sihanouk vẫn chỉ mang một tước hiệu lờ mờ là Chủ tịch Mặt Trận Thống Nhất Dân Tộc Kampuchea mà thôi. Đài Hà Nội cũng đã viện cãi trước hiệu ra để đi đến kết luận rằng Sihanouk không hề có ý định biến Kampuchea thành một quốc gia Cộng Sản. Cuộc thanh minh hăng hái của Hà Nội về điều trên và lập trường của ông Tito đối với sự hiện diện của phái đoàn VC tại hội nghị các quốc gia không liên kết đã được các quan sát viên kể là những điều lý thú đáng lưu ý nhất.

## Thợ CS và thợ Tư Bản

Nhưng cho tới nay, người ta hầu như vẫn chưa tìm được dấu hiệu cho thấy có sự liên hệ mật thiết giữa hội nghị trên với công cuộc vận động văn hóa hòa bình tại VN. Sự có mặt của phái đoàn VC tại hội nghị không được kể là có một ý nghĩa lớn lao. Theo các quan sát viên thì không phải cho tới bây giờ, các quốc gia trên mới có khuynh hướng biến VC thành một lực lượng có lập trường không liên kết. Chủ trương này từng được một số các quốc gia tham dự hội nghị Lusaka theo đuổi từ lâu và cũng chính do đó, đối với nhiều người một hội nghị của các quốc gia không liên kết thường chỉ được kể là một trò tuyên truyền của khối Cộng Sản mà thôi. Nhận định này nếu không sai lạc hẳn đã cho thấy một sự đánh giá khá cao về kỹ thuật vận động chính trị CS. Bởi vì đây chính là bằng chứng cho thấy CS đã khoác được cho những người hoạt động cho họ thật nhiều bộ áo khác lạ trong khi phe đồng minh tự do chỉ có thể khoác cho các quốc gia như họ có một bộ áo duy nhất là bộ áo tay sai.

Trong nhiều năm nay, lập trường của khối này luôn luôn rất thuận lợi cho các nhà lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Vào ngày 8.9, ông Vargas đã đặt nhiên tuyên bố rằng VNCH cần tạo lập một chính quyền có căn bản rộng rãi hơn. Theo ông Vargas các thắng lợi quân sự cùng sự kiểm soát 90 phần trăm dân số của Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một điều phụ thuộc mà thôi. Trong khi đó, Nhật đã công khai hóa phần nào vai trò mà quốc gia này có thể đảm nhận tại Á Châu thay thế cho người Mỹ. Nhật hiện đã khởi sự viện trợ kinh tế có 3 quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, Ai Lao và Kampuchea. Ngày 7.9 vừa qua, theo một nguồn tin từ Nhật cho biết thì Hà Nội đã công bố bản điều trần mật của Mỹ để tố Nhật đang hợp tác với Mỹ trong công cuộc chống Cộng tại Á Châu. Tuy nhiên, tại Nhật hiện đang có một phái đoàn QH thăm viếng xã giao và người ta được biết rằng Ngoại Trưởng Nhật Ai chí, sau khi tiếp xúc với phái đoàn này sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho chuyến đi Pháp sắp tới. Như vậy, dù Bác Việt lén tiếng tố cáo, Nhật có vẻ đã chọn lựa một cách dứt khoát con đường thay thế người Mỹ trong vai trò bảo trợ cho các quốc gia Á Châu.

## Chắc ông Nixon không muốn thế.

Nói về dấu hiệu hòa bình cho VN, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một nhân viên trong phái đoàn VNCH tại Ba Lê vừa cho biết là phải tới đầu năm 1971 mới có những biến chuyển mới thực sự có ý nghĩa tại cuộc hòa đàm trên. Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, chiến tranh VN có thể sẽ tàn lụi và không cần một thỏa hiệp nào, đây là ý kiến mà trước đây nhiều người đã đưa ra và hiện đang bị bác bỏ vì một số người khác cho rằng sự xuất hiện của ông Bruce đã cho thấy một khía cạnh mới trong chính sách của Mỹ. TT Mỹ Nixon dường như có vẻ cố gắng muốn đạt tới một thỏa hiệp công khai để có thể hỗ trợ tích cực cho đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử sắp tới và nhất là để chấm thâm điểm cho cá nhân ông trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc vào năm 1972. Các quan sát viên này cho rằng nếu chiến tranh cứ tàn lụi lần trong bóng tối thì dù ông Nixon là người thắng cuộc, đảng Cộng Hòa cũng sẽ mất phiếu vào cuộc bầu cử tháng 11-70 này. Tất nhiên đây là điều mà ông Nixon không muốn.

## Bồ câu bát tay Diều hâu

Khi ông Nixon không muốn tất khó ai có thể muốn ngược lại được. Nhận định này đã được chứng minh phần nào qua lập trường mới của nhóm bồ câu Mỹ hiện nay. Nhóm này hiện đã chuyển từ thế chống đối với ông Nixon sang thế tích cực hỗ trợ cho ông. Thủ lãnh bồ câu Mỹ Mac Govern, ngày 5 vừa qua đã lên tiếng cho rằng Nixon đang có cơ hội chấm dứt chiến tranh và vì thế Govern sẽ không chống đối Nixon nữa. Theo tin tức từ các giới quân sự thì cho tới năm 1972, Mỹ sẽ chỉ còn đe dọa VNCH nhiều nhất là 20 ngàn quân. Hiện số quân Mỹ có mặt tại Saigon đã xuống tới mức gần 400.000 người và trong tháng này, 3 không đội tối tân của Mỹ sẽ

triệt thoái khỏi VNCH. Không lực TQLC Mỹ cũng đã nhận được lệnh ngưng canh chừng đường mòn Hồ Chí Minh, mặc dù trước đó có tin cho biết tướng Westy đã báo động là sắp có đánh lớn tại Kampuchea.

## Mỹ kim và ông Kỳ đi Mỹ

Nói chuyện với Mỹ át phải nói tới đồng đô la. Ngày 8.9, Chủ tịch UB Ngân Sách Tài chính và Thuế Khóa Thượng viện đã cho biết quyết chống lại việc thay đổi hối xuất đô la. Thế nhưng ông này lại đồng ý nên có một thi vị trường song hành cho Mỹ Kim. Lời tuyên bố trên được giới quan sát suy diễn là Thượng viện có thể đi tới chỗ chấp nhận thay đổi hối xuất đô la trong một ngày không xa nữa.

Nhưng chuyện đó là có lẽ không mặn mà bao nhiêu nếu so với những tin tức được tung ra quanh chuyến đi Mỹ đang được dự định của PTT Nguyễn Cao Kỳ. Trước đây, các giới chính thức cho biết Phó Tổng thống Kỳ sẽ sang Mỹ tham dự thuyết trình về vấn đề Việt Nam do một hiệp hội tư nhân mời. Ông Kỳ đã cho phụ tá đặc biệt Đặng Đức Khôi sang Mỹ để lo liệu trước, nhưng cả ông Khôi lẫn đại sứ Bùi Diêm đều đã lên tiếng khuyên ông Kỳ không nên sang Mỹ nữa. Các nhân vật trên cho rằng sự xuất hiện của ông Kỳ tại Mỹ sẽ gây khó khăn cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sắp tới, vì đối với dân chúng Mỹ, ông Kỳ đã được coi như một lãnh tụ điều hàn hạng nặng. Theo tin báo chí thì ông Bunker và cả tổng thống Mỹ Nixon cũng đều không muốn ông Kỳ sang Mỹ. Tuy nhiên, các tin mới nhận được cho biết ông Kỳ nhất định không bái bỏ chuyến đi. Sự việc rồi sẽ phải diễn tiến ra sao. Chúng ta đừng quên rằng nhiều giới chức Mỹ đã nói thẳng là họ rất e ngại về vấn đề an ninh của ông Kỳ trong trường hợp ông có mặt tại Mỹ. Trước các nguồn tin đó, Chánh Văn Phòng Phó Tổng Kỳ đã định chính tin ông sẽ đi Mỹ. Nhưng vào ngày 9.9 trong dịp cùng TT Thiệu tiếp xúc với các Nghị Viên toàn quốc, PTT Kỳ đã cho biết là ông sẽ nhất định đi Mỹ, bất chấp hậu quả nào xảy ra.

## Nhất định ngồi lại

Ngày 9.9, trong khi PTT Kỳ hiện diện trong cuộc hội nghị các nghị viên Đô Thị Tỉnh, tại dinh Độc Lập thì tại khách sạn Hoàn Mỹ Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục vẫn nhòm họp. Các hội viên của Hội Đồng đều ngỏ ý mong mỏi là PTT Kỳ sẽ tới chủ tọa các phiên họp vì đã nhiều ngày nay ông vắng mặt. Trước đó, nhiều Hội Viên đã cho rằng nên giải tán Hội Đồng vì Hội Đồng đang làm việc với một khoảng trống không. Việc đòi giải tán Hội Đồng được nêu ra sau khi những đòi hỏi nhắm vào bộ Văn hóa Giáo dục không được đáp ứng đúng mức và nhất là vì sự vắng mặt quá lâu của Chủ tịch là PTT Kỳ. Nhưng một hội viên cho rằng không thể giải tán hay từ chức được mà cần phải ngồi lại, ngồi lại mãi. Hội viên này là ông Phạm Việt Tuyền.

(XEM TIẾP TRANG 49)

Tâm được gọi trinh diện «xếp» để nhận lãnh một nhiệm vụ mới: trưởng toán điều-không trong một cuộc hành quân đặc biệt. Toán điều-không?

Trong Không Quân và cho nhân viên phi hành nói riêng, tất cả đều biết đến nhiệm vụ chính yếu của những chàng trai chuyên nghiệp ăn cơm dưới đất làm chuyện trên trời này. Đặc biệt nhất là những phi công thuộc ngành Quan sát. Dù trong tiêu lệnh cẩn bản, trưởng toán phải là Hoa tiêu Khu trục có kinh nghiệm chiến trường, bài toán nhân sự đặt ra vào giờ chót lại chiếu đúng thành phần vừa kẽ. Một cuộc hành quân Liên quân như một bản nhạc đại hòa tấu đòi hỏi sự góp mặt của tất cả loại nhạc công cần thiết góp thành âm điệu bồng trầm với đúng cường độ thính quan cảm nhận.

Đường bay lệnh lạc rời chặng? Xin được phép chỉnh hướng cho đúng không trình ấn định.

Kế hoạch được soạn thảo kỹ càng, lệnh hành quân ban hành hạn chế, phụ bản không-trợ được chú thích bằng sự hiện diện toán điều-không, anh được phép lên đường rời đó.

Cầm mang một túi đang xách, lèo đẽo theo sau toán điện-truyền (viết tắt truyền tin điện tử) anh là một con chim mang đói cánh xếp di chuyển bằng chân thật sự với những chiến hữu thân yêu, khi làm tình với Nhảy Dù, khi nhảy ca với Thủy quân lục Chiến, lúc mãnh tiến với Biệt Động quân, lúc ngủ trong rừng với Trung đoàn bộ binh không chấn chiểu. Mọi trường hoạt động của anh không còn vướng tảng mây đựng đứng, tóc của anh thôi bồng bềp dí dưới mũ bay, nhãn lực thường thu chặn bằng những đinh đồi cao hay những khu rừng chí chít lá. Bằng những hào hoa lăng đãng khó quên, gai tảng đơn vặt nhỏ vừa đủ nghe cho một chiều dừng quân ven sườn núi. Tiếng hát Khánh Ly trầm hân xuống nghe rung rinh làn tơ sương sa mỏng vuốt lung đồi. Thư tình viết vội cho ai, tọa độ ngả nghiêng trên phông đầm mờ nhạt. Bản tin cuối ngày cho xuất phát, máy rè rè nghe nhức nhối vọng âm, anh được lệnh lên hàng đầu tiến chiếm con đồi chiến thuật. Bản dịch mật mã trái



## BÉ VIỆT

(KÝ SỰ CỦA PHÙNG NGỌC ÁN)

dài tầm mắt chuyên viên, não trạng chiến binh chỉ còn là vùng trời thu hẹp. Mục tiêu đắp vội trên bàn tay phác họa sa bàn, tỷ lệ xích dạng chân cẳng thẳng theo tung, hoành độ. Ngọn đèn bóng nhỏ dưới «poncho le loli», mắt đăm chiêu vỗng mặc đứng im lìm, chất xám so

người với vòng «computeur» đang chạy đua tinh toán. Nhận định liệu có thắng thiên? Anh ngả lưng trên đất ẩm, mũi cỏ móc xông nồng hương vị một con tàu tách bến ra khơi, trên tì mù xa mây vi sao nhấp nháng vũng đêm nhung, sương muối sợi tơ rơi pha nấm buồn chua đầu lưỡi.

vào đúng giờ đói gác, toàn biệt kích xông lên như những con béo dũng chiến. Hành động chính xác và cung chớp nhoáng đã chôn chôn tên trung tâm trưởng đồi phương với cái đùi thịt gà chưa kịp rời tay, đốt xương mềm còn cán chặt giữa hai hàm răng chưa kịp nhai nuốt vội. Tâm đưa tay ngoác lè (vội) toàn truyền tin mở máy kiếm băng tần. Vị Đại úy «da beo» bồ nhá đang loay hoay lục soát. Đảo mắt một vòng quan sát, Tâm à iật phát nghe thú vị vò cùng: «vị trí toàn hảo, khả thủ khá lâu nếu bị tấn công ở ạ». Bên ngoài, tiếng nổ lớn i ầm chiến địa, chiến tranh qui ức có chiến xa trọng pháo mở màn, Tâm báo cáo: «Trung tâm điều khiển hỏa lực, nội địa pháo đài đã lọt về ta, đang bắt liên lạc các con chim 50 dặm». «Các anh khá lắm! Túc trực đầu máy đợi chỉ thị Đại Bàng» Tiếng nói cạnh khuya nghe diệu vời. Tâm thêm 1 điều thuốc Ruby quân tiếp vụ mồi mềm, muốn trèo lên đài quan sát chớp cao đề được thấy đám mây hợp đoàn đen một góc trời của từng phi tuần bạn anh lao đến. Một tiếng động rất khẽ vọng đến tai Tâm, anh rút súng cầm tay, cần thận tiến về căn hầm nhỏ. Trong góc phòng ngắn ngang đầm phế thải, hai cậu bé con đang nép sát vào tường, bốn con mắt nai còn in dấu rõ ràng nỗi kinh hoàng chiến địa. Đứa lớn độ chừng 12 tuổi và đứa bé chỉ vỏn vẹn lên 8 là cùng. Thằng lớn nắm tay anh thản mặt: «Sao chú khóc» Tâm lắc đầu đánh trống lấp ngưng ngùng: «Hỏa tiễn nô dừ quá, rung rinh nhà làm đỗ bụi vào mặt đó chứ em». Cơm khô thịt hộp là bữa ăn ra mắt của Tâm đối với hai tám hồn nhỏ bé, bữa cơm xoàng xĩnh với nước lọc «bi đồng» trị giá hơn một trăm bài diễn văn tâm lý. Bàn tay nhỏ xiu rung rung vết máu thịt còn sót lại đây «quart» như một phán xét cuối cùng về tình thương đồng loại, khói thuốc bay cao mang tâm hồn anh đi vào oỗi xót xa thân phận trẻ mồ côi đang có mặt dãy dày trên mọi nẻo đường tang thương đất nước. Tâm chọn một vị trí an toàn nhất trãi tấm «tent» làm giường ngủ qua đêm, hai bịch cát vuốt ve làm hai cái gối cho trẻ thơ say giấc ngoại, một vũng bát an Đồng Tháp ngọt ngàn, vàng tiếng hát cầu ho bụi rưng đậm vội bờ vai, anh tĩnh nguyện làm một thứ khuyển canh cho hai con chiên nhỏ lạc loài vùng đất địch. Mùi ấm mốc cát hầm

nước, tay lò dò trên gỗ mục cột nhà xiêu, nghe súng nổ bàng quơ «đoàng» đầu ngõ, vội nép mình vào bờ lúa cạnh sau nhà, nỗi sợ hãi làm nỗi da gà trên hình hài bé mọn. Những tháng Tây mũi lõ, súng hung hổ cầm tay, đã chực bắn nếu Tâm không kịp thoát:

«Ne tirez pas! Nous sommes deux enfants honnêtes». Cậu phát ngôn ngoại ngữ đã cứu anh và đứa em nhỏ nơi vòng tay, nghe cay đắng còn hơn một thứ nhục nhẫn vọng ngoại. Tâm về thăm quê ngoại, mắt muôn nhìn gương mặt già nua, tai muôn nghe lời ru âu yếm và mồm chỉ chúc chờ thoát tiếng Việt Nam để đến phút chót chỉ còn được xi xồ bày giải tình trạng «khả nghi» về sự hiện diện bất ngờ trong vùng hành quân của những anh chàng không lồ mũi lõ mắt xanh với những bàn tay lênh lá. Cái thẻ học sinh viết bằng tiếng ngoại quốc đã chứng minh cho sự lương thiện cần thiết của hai thằng bé con nhược tiểu da vàng. Anh ngậm ngùi đặt em rời mái nhà hoang, đường lèn phố nghe mía mai gót chân chim cho những lời học đầu tiên về lịch sử: «Nos ancêtres étaient des Gaulois» và những buổi chào cờ «trang trọng» với bản «Marseillaise» kệ cờ. Chỉ có một chút long lanh mắt lè, đủ làm tan ngỡ vực của hai cậu bé con. Thằng lớn nắm tay anh thản mặt: «Sao chú khóc» Tâm lắc đầu đánh trống lấp ngưng ngùng: «Con! bình tĩnh đừng la lớn! có chú đây!» Một tiếng «àm» vang dội hất tung cảm hồn nhỏ, một sụp đỗ như sét đánh ngang mày úp chụp lên hình hài quần quại, cột kèo vôi bột như trận mưa rào vung vãi đó đây. Tâm thả chết, quyết lòng ôm định hai đứa bé đã hoàn toàn phó thác cuộc đời sống sót trao gửi cho anh với niềm tin tuyệt đối.

Nỗi kinh hoàng trê đại đã bắt thành tiếng khóc, tiếng khóc đè nén giữa hai hàm răng chưa đủ tuổi tráng niêng, nghe bứt rứt, xót xa, quần quại, lẩn át cả âm thanh khuyếch đại của chiến trận ngoài kia như giòng nước nhỏ khô đau hăng chảy triền miên một phần tư thế kỷ làm xoi mòn đục rỗng nhân tính phàm trần một thứ buốt xót như lửa rừng cửa mạnh trên lan da mịn màng của trẻ thơ khờ khạo.

Nhờ trời, tất cả cũng bình yên, giấc ngủ trở trán vặt vẹo đầy quái mộng làm eo quắp hình hài gầy yếu trên nền đất ẩm tràn vội gạch rơi rớt hoang tàn. Kiềm-thính rõ ràng ngưng tác xạ. Tâm vội vã băng minh tập hợp toàn điều không, bắt liền lạc bộ chỉ huy tiền phương quyết định, Phượng đông bắt đầu le lói vàng dương. Tâm che mắt phóng tầm nhìn về cuối chân trời đang trở giác. Không gian vang ngọt, tiếng đạn thôi bay, trò chơi tàn khốc trong đêm đã vội vàng chấm dứt. Anh Minh từ dưới hố cá nhân đứng dậy, cái súng choàng vai, đưa tay chào Tâm han hối : « Thiếu Tá đã qua một đêm nhọc nhét ? Hai đứa nhỏ đâu rồi ? » Tâm mời điếu thuốc đầu ngày như lời thăm thẳn mặt : « Rít vài hơi đi bạn. Hai thằng cu đang say giấc mộng trở về nguồn. Gia quyến chúng nó đã tan thây bên kia đồi hai ngày trước. Tôi đang tìm cách đưa chúng về hậu cứ định cư ». Minh điểm ngón tay tự lự : « là mệt phiêu lưu cho tuổi dại đó. Anh dù sức theo dõi cuộc chơi không ? » Tâm lắc đầu ngao ngán : « Một vợ 8 con không cho phép mình nghĩ xa diệu đó. Trời sinh voi sinh cỏ, sợ gì. Cũng còn phải tin nơi những làng cô nhi nữa chứ ! » Minh : « Cũng dành đến đâu hay đó. Phi đội vận tải hàng ngang che kín đồi lưng bồng rợn. Minh phóng vội ra máy bắt tin. Tâm loay hoay rút chốt trái lựu đạn khỏi vang ném ra xa giữa quang trống cho các bạn trên cao định hướng. Những khẩu pháo được bọc dù ném xuống theo chỉ điểm « panneaux » dành cho người thèm phản định đường xác thân nơi chiến tuyến, cũng dành cho súng thèm nhiều đơn vị hỏa lực đánh quân thù. Cánh chim « súra me » vừa rời xa, hàng loạt viên kẹo đắng từ bên kia đã gửi tới. Tâm và Minh lo lắng nhìn năm chàng biệt kích phóng như điện trên chiếc xe jeep cà tàng chở đầy nhóc thức ăn và đạn dược, đang rút ngắn khoảng cách từ bãi thả đến triền đồi dưới những chấm phá của từng cụm khói bốc lên rải rác hòa âm vang đối với những tiếng nổ nghe hưng lên tiếng hét của tử thần : « Không có gì xảy ra hết ». Đại úy Quang biệt kích vẩy tay chào, phóng cài xuống hố cá nhân chửi thề

vắng mạng : « Đ.M. Minh đùi súng đạn rồi, thằng nào léng phéng là nè đâu nò gấp ». Anh đưa tay chỉ cây 57 không giật vừa tiếp nhận đang ngừa nghiêng cái họng toác đèn ngòm, con vương vãi những sợi dây dù chưa kịp tháo. Bèn kia triền núi, 2 phi tuần bạn vừa lao đầu chúc xuống theo chỉ điểm của Minh « say », tiếng sủa súng thù tạt lịm dưới lớp khói dáng cao như tầng mây hình trái nấm. Quang dù cười knảng khác : « Tui bây khá đấy chứ ! Được rồi kêu thằng Minh tao chịu một chầu bịa hóp vừa thả xuống mang về kia. Đồng ý không anh Tư, cây xi nẹt ầu ? » Tâm không nói, đưa ngón tay cái lên trời, vừa chợt nhớ đến 2 thằng bé con dưới căn hầm trú ẩn.

Đã thức giấc từ lâu, bé Việt gác chân lên thành đà bậc tam cấp, hướng mặt về cái làng nhỏ bên kia ven núi nơi chôn nhau cat rốn bảy giờ coi như ngăn cách ngàn trùng không phải vì khoảng cách 3 cây số đường chim mà vì trên bản đồ hành quân từ giờ H đó, đã vô tình vẽ lên lằn biên « định mệnh » bằng những nét chì mầu đỏ loét trên giấy láng trong suốt mat thủy tinh hực hổ. Cái làng nhỏ ven sông kia mang tên nghe nhàn hạ thảnh thoảng thú cõi phàm trần. Làng « Thành Hoa » nơi bé Việt và em của nó, bé Nam — đã cắt tiếng chào đời thánh thiện được đánh dấu trên bản đồ « tập trung địch cắp trung đoàn » là điểm hẹn của bom rơi đạn rót, đã bỏ lại sau lưng từ ngày mới bắt đầu chiến dịch hành quân, hai đắng sinh thành ngã gốc chưa kịp chòn, dù vội vã vùi nòng, để bảy giờ cách trở một con sông, một cánh đồng, một triền núi đứng. Em đứng đây, thao lào mắt dõi mây trời, vừa chợt thấy từ đinh đồi xưa những ngày vui bắt bướm, chớp lóe lên những « khởi hành đạn đạo » vút lồng chung dốc núi, tiếng nổ ầm khạc mửa hận chiến tranh, cui thật thấp đầu xanh mắng súra dài, nghe tuối thơ buồn hia đã chấp cánh bay xa. Giọng bé Nam han hối như nói hồn than trách kiếp mồ côi : « Ba đâu anh ? và Mã đâu anh ? sao không dẫn em đi hái trái mận xanh cuối vườn hòn nọ ? Em đòi quá, mình đi tìm con người nghen anh ? » Tuổi lén tam hồn nhiều doi ăn khi đói, ngay

ngô yêu cầu bay trò chơi như thuở thanh bình, không cần biết đến bàn tay gõm ghiếc chiến tranh, đang quờ quạng chực chờ trên đầu xanh tuối thơ, trên cổ non mát dai. Tâm đát hai đứa nhỏ lên đồi cho chúng bay trò chơi con nít dưới lìa nguy trang, riêng anh đang gửi suy tư chiến thuật dưới ống na nỗi viễn vọng. Năm phút phù du trời nhanh như cát, Tâm đã phác họa được mọi phi vụ trọng đầu cho những ngày sắp tới. Lùi lui chạy về nhanh theo con đường mòn còn vương những chùm hoa dại, ý định hành quân đưa bay theo gót chân chim, trò chơi súng đạn thành hình cung lục với nụ cười vang thiên thần hoa điệu. Hai khuôn mặt tương phản hiện hình chớp nhéo trong Tâm, một của sa trường vang tiếng súng, một của vườn chơi con trẻ ắp nụ cười. Hai cục đoạn tri kéo thần trí anh chơi với giữa làn ranh xích đạo như cuộc tranh tài « kéo dài » của tuổi học trò, hoàn toàn vắng bặt tiếng khán giả hoan hô hỗ trợ, chỉ còn một trống vắng, dừng dừng, lạnh lẽo, chai sạn, chập chờn đứng dậy làm một thứ trọng tài, khi đầm đìa nước mắt cười chúa, khi vỗ tay tán thưởng chửi vang trời, áo sô gai lúc trắng bạc như vôi, lúc đen như mõm chó, tung tăng đứa rồn, phần nò quay cuồng náo ai biết nó là khỉ « A GO GO », chiến thắng vẻ vang hay một thứ « Slow » lèch thêch bướm chân buôn tàn lụn ?

Nụ cười nứa miệng, súng trêngang hông, ba lô nghe chứng mang nặng 24 tiếng đồng hồ kỷ niệm. Tâm bước lên xe cho kịp chuyến lên đường vội vã. Đoàn quân xe hừng hực khói ống thoát hơi, bắn chấn ga rú những hơi dài mây nóng như thíc dục lên đường theo chiến tình đồi hỏi. Chiều xuyên nắng quái như tâm trạng đỗ mò hỏi nhức xót phiền buồn. Tâm không bước xuống tàu ly hương như người ta kể chuyện phiêu lưu đời lính thú, trống không đánh ngũ liên cho chân bước xuống thuyền mìn nước mắt đã như mưa trong thâm thâm buồng tim, nghe từ biệt như hàng loạt chấm than nhiều giọt trên đồi bàn tay nhỏ của đứa bé con tên Việt, trên vàng trán bụi mù tóc rối thấp lè tè của bàn chân còn đinh đáy đất của thằng bé tên Nam.

Anh gửi lại khâu phẩn ngày mai của anh làm kỷ niệm. Tâm không có gì hết, ngoài ba lô lính trận, sòng với bản đồ dầu có đáng giá gì cho cuộc sống ngoài đời của hai đứa trẻ mồ côi đã nguyện thề lại. Ông trưởng đòn già của vùng vua tài chiếm là chủ họ của hai đứa bé con kia, đang chống cây gậy mây nhịp nhịp lên vành xe như muốn nói điều gì rồi im lặng. Ông muốn phân trần giải oan tâm sự của thằng bé cháu ông, nhưng ngôn ngữ trong trường hợp này đánh bất lực. Nửa giờ trước đó, Tâm đã được gặp ông khi quân ta trọn vẹn làm chủ tinh binh trận địa. Ông hỏi thăm với mặt mày hốt hoảng về sự hiện diện của hai thằng bé lạc lõng trong vùng. Tất cả mọi người đều hướng về Tâm đề kíp nhận một nỗi mừng hơn trung số. Liền ngay đó cuộc họp tay tư được đánh dấu vui hòa, nước mắt của ông chú già lăn tròn trên đôi má còn sạm nắng. Lời trẻ thơ bỗng bật ra như chỉ thị sấm truyền, Tâm không tin mình lạc hết thính quan nhưng thực tế đã rõ ràng trước mắt : « Cháu có muốn nói gì với chú nữa không ? chúc nứa đây chú phải lên đường hành sự ». Tâm hỏi. Bé Việt ngập ngừng rồi thốt lẹ, nghe ra như người đã trưởng thành :

« Chú Tâm ! 24 giờ qua mau, con mến chú hơn tất cả mọi thứ trên đời sau cha mẹ. Mẹ cha con đã chết vì sự có mặt của chú và các bạn chú ở nơi đây. Con không hề oán than điều đó. Con cũng không hiểu tại sao có chiến tranh. Còn chỉ xin chú đừng bao giờ trở lại nơi đây để con yêu kính chú mãi như 24 tiếng đồng hồ qua. Con xin lỗi nói lên những lời nói sau cùng này để từ biệt chú ». Nó nói xong úp hai bàn tay vào mặt khóc nức nở như vừa bị ăn đòn ; ông chú nó nhìn Tâm, Tâm nhìn thật xa về cuối chân trời, rồi cả hai người lớn không hẹn mà nêu, cùng đưa tay nhau nắm chặt, ngang nhìn lên đồi cao chiêm ngưỡng quốc kỳ VN cuồn theo chiều gió, nghe nghẹn ngào lán quái đầu đây một thứ bàng bạc khôn nguôi của muôn ngàn oan hồn tử sĩ như khóc như than kiếp da vàng như rực tiều...

## THƠ THƠ



### CA DAO CỦA MẸ

mai ngồi hong tóc đồi cao  
huyền mơ tóc chuyền mộng vào cỏ  
địa cầu đang tuồi thơ ngây  
sao mười phương lắp lánh đầy không  
mẹ ngồi trên đỉnh yêu thương  
như hoa hồng chuyền sắc hương cho  
nắng reo chim hót hoa cười  
đây lòng Châu Á ngọt bùi tình yêu  
mẹ ngồi trên đồi nương chiều  
trăm con bướm mộng dập dù bay  
quanh  
sợi dù anh giữa lèn đênh  
sợi dù anh xuống trăm nghìn con  
mè

### HẠNH PHƯƠNG

### LÝ DO

nếu một ngày tôi được uống một ly cà phê  
thì tôi thấy mình hạnh phúc

nếu một ngày tôi được uống một ly cà phê  
thì tôi không còn cô độc

trong ly cà phê tôi thấy rõ cuộc đời  
cuộc đời tôi tình yêu không có

trong ly cà phê tôi thấy rõ cuộc đời  
cuộc đời tôi quanh năm vàng vò

ngoài ly cà phê tôi thấy rõ em  
áo trắng bên cầu sau giờ bế học

ngoài ly cà phê tôi thấy rõ em  
buổi chiều giận hờn em bưng mặt

khóc  
hãy cho tôi uống một ngày một ly cà phê

để thấy mình luôn luôn hy vọng  
hãy cho tôi uống một ngày một ly cà phê

để thấy yêu thương trong mùa lá  
rụng

AN CHÂU LAN  
(tóc rùng)

### NHÌN NẾN TÌNH TĂN

thôi mai biền biệt xa rồi  
ngồi nhìn nhau nhớ cuộc đời thoáng qua

mai anh về xứ biền xa  
bỏ rừng núi cũ, bỏ tha thiết này  
như nghe hồn thoảng mưa bay  
lá rưng rưng cánh, nắng ngày rưng

hang cây xanh ngó mặt đường  
mây nghiêng nghiêng thấp ngập ngừng

mây linh buồn giọt ưu phiền  
mắt em đã dậy trăm miền hoang vu  
tóc dài nhớ đến thiên thu  
sợi trầm thương mến, sợi ru hành trình

sợi dù anh giữa lèn đênh  
sợi dù anh xuống trăm nghìn con  
mè

NHẬT ĐÀN  
tiếng hát vọng linh  
cho Hứa thi Đào

### CHO CUỘC TÌNH ĐỜI

mùa thu mây vẫn bay  
giồng suối tóc buông dài  
con mèo chiều thòn thirc  
người buồn thương khóc ai

mùa thu mưa vẫn rơi  
người van xin từng lời  
chiều xanh xao lên mắt  
đêm âm thầm đơn côi

một ngày qua trong đời  
một lần tay buông xuôi

tình bơ vơ tìm kiếm  
tình khát khao gọi mè

với bao nhiêu nụ cười  
chết đi trong lòng người

chết đi trên tình đời  
chết đi trên vành môi

này em ơi, này em ơi !  
chắp tay gọi mặt trời  
xin tủi hờn với ra xót  
xin cuộc tình tròn lứa đài

SONG NHỊ



## NHỮNG THIỆT THỜI CỦA TUỔI THƠ HÔM NAY

### THIỆN CĂN

#### Cơ cực hôm qua

Không phải chỉ ở thế kỷ này, cũng không phải chỉ ở trên giải đất nhỏ bé và đang chịu 1 cuộc chiến tranh dai dẳng, tàn khốc này mới thấy cái thảm cảnh có những đứa trẻ phải chết oan uổng, vùi dập quằn quại. Hoặc có sống cũng kéo lê một cuộc sống buồn tẻ, tối tăm, bất thành nhân dạng cho tận lúc tàn đời. Quá khứ đã ghi lại bao chuyện nghẹn ngào, thê thảm. Không phải do thiên nhiên đã dồn vật, hành hạ, đày đọa những đứa bé vô tội. Cái quan niệm của Albert Camus cho rằng sự có mặt của Thượng đế khi ông đau xót thấy đứa bé ngày thơ đang bị chứng kinh giật, cái quan niệm ấy chưa phải lúc nào ở đây. Hãy nói đến những tội ác của chính con người, của người lớn, đã trút lên đầu trẻ con. Đó là những vết tích thật nhục nhục nhả nhơ nhuốc.

Trong bộ Tư bản luận tác giả đã kêu rằng dưới triều đại nữ hoàng Victoria bên Anh quốc, bọn tư bản bắt trẻ con 9, 10 tuổi phải làm việc từ 12 tới 15 giờ đồng hồ 1 ngày trong các nhà máy sợi. Khi áp dụng phương pháp các toán làm ca đêm thi bọn trẻ con này phải chia phiên ngủ từng toán, thành thử giường lúc nào cũng nóng bức hơi người. Năm chung đụng như vậy sinh ra rất lám bệnh như ghê lở, chảy rận, ho lao hoặc những bệnh khác vì kiệt sức hoặc vì nghề nghiệp gây ra. Con số bị chết lên rất cao. Những đứa làm trong hầm mỏ lại càng khổ cực hơn nữa. Chúng phải bò xoài người đầy những xe gồng than qua những lối đi chật hẹp ra khỏi cửa hầm. Người chúng trần truồng, than bụi bám đầy trong như những giống súc vật quái gở. Vì những

lợi lộc ích kỷ nên người ta đã ngoảnh mặt làm ngơ trước những cảnh hỏa ngục tràn gian đầy đọa này.

Bà Harriet B. Stowe trong cuốn Căn lều của chú Tom, cũng mô tả cái cảnh thê thảm của những đứa bé phải giặt lịa khỏi cánh tay của mẹ. Mẹ chúng là những người nô lệ da đen đã bị bán sang tay cho người khác, giờ là tư hữu của chủ mới phải theo chủ mới.

Cái cảnh trẻ con nước ta xưa làm nô lệ không phải là không có. Nhà cung túng đến vụ sưu thuế không đủ tiền đóng phải liều mạng con đi bán, Nguyễn Công Hoan trong cuốn Hai thằng khốn nạn đã gác xác động mạnh nơi người đọc khi tả cảnh một người gánh con đi bán, 1 bên là đứa bé ngồi trong chiếc thùng và bên kia là hòn đá lớn để cho cân. Lúc đến nơi tên nhà giàu cứ khệnh khạng mãi, sau chán mòn xem khoang khoáy đứa rồi lại bắt chặt i eo trả giá rẻ.

Xưa vẫn thường nói giàu bán chó, khó bán con là vậy. Thằng Cu, cái Tũn bị đem bán nhưng có ai hỏi thi bố mẹ chúng lại bảo là cho chúng làm con nuôi ông Lý, cụ Bá. Và ngay cái ngay đầu tiên khi chúng «đem đầu» làm con nuôi chúng đã chịu một cuộc đời lầm than hết chỗ nói. Làm việc quần quật ngày đêm, chán trâu cát cỏ, vớt bèo, nuôi lợn, quét sân quét nhà, gánh nước, nấu ăn, giặt rửa, bế em, thật dù thứ. Những ngày đông tháng già cũng như những ngày hè nóng bức, công việc vẫn cứ ẩn ẩn vượt quá sức và quá tuổi của chúng. Ăn thì cứ cơm thừa canh cặn, mặc thì từ thời được 1 bộ quần áo vải thô nhuộm nâu dày cộm bó mo. Làm thì vất vả hơn đày tớ nhưng đã là con nuôi thì đâu có được trả công xé gì và phải chôn chôn ở đó suốt đời.

Lại còn cảnh ở đó. Thường nghe nói « bán vợ, bán con ». Bố mẹ nghèo, vay tiền người ta đến kỳ hạn không có trả phải mang con đến làm cho người ta để trả dài vào tiền công. Nhưng tiền công được trả con tiền lời ngày càng chồng chất cao biết đến gấp mươi lần trừ cho hết được. Bởi thế cảnh di ở đó cũng khốn nạn, cơ cự, đầy đọa chẳng khác cảnh bị bắn làm con nuôi là mấy !

Thế giới chưa bao giờ ra cảnh hành hạ, hủy diệt con nít đâu. Người ta đã dùng trẻ con vào những việc mang lại lợi ích cho người ta. Và trong những cuộc giết chóc công khai và tập thể, người ta cũng muốn cho trẻ con được gộp mặt, được thảm bại. Đã có biết bao nhiêu mái đầu xanh vỏ tội bị chặt thành tấc tấc với người lớn qua 2 cuộc đại thắng rồ ? Tre con gộp máu, gộp xương cho người lừa hả họ. Trong số 2 triệu dân miền Bắc chết dưới tay Á. Dại 1945 có bao nhiêu trẻ con ? Trái bom nguyên tử đe, tàn thành phố Hiroshima có chừa ra những đứa bé mồm mím, trang trào đê cho chúng được cái quyền sống sót ?

Một luồng ánh sáng chói rọi loé lên. Và tất cả trung tâm thành phố bị vùi dập trong 1 làn cháy ngùn. Từ thành phố ấy, 1 cơn gió tàn bạo nỗi dậy, lột trán trường những người sống sót, vãi dán trên da thịt loang lở vết cháy. Gió quất vào cơ thể như những mũi kim lửa. Hàng trăm ngàn sinh linh bị tiêu diệt trong khoảnh khắc, hàng trăm ngàn khác chết mon mài đằng đẵng cả chục năm. Để thoát khỏi mặt đất nóng như 1 mặt lò, vài người nhảy tùng xuống sông, nhưng nước sông lại sôi sùng sục.

Đạo sĩ Lanza Del Vasto trước cái thảm họa vô cùng tàn khốc này đã thống thiết kêu cứu trước thế giới :

« Hồi các bạn của tôi, gấp lên, các bạn hãy ngược thân len bầu trời lúc nó còn đang xanh.

« Hãy sờ vào mặt đất trước khi đất nát vụn.

« Hãy chạy đến uống ở nguồn suối trước khi nước bị nhiễm độc, hãy tam ở dưới biển trước khi biển bị nhoè bẩn.

« Vâng là hãy ngắm nhìn con cái các bạn chơi đùa trước khi chúng ngã gục và suy nhược, trước khi máu chúng đổi chiều và trước khi chúng bị đốt cháy dần mon.

« Các bạn sợ chúng bị lạnh chân tội nghiệp ? Các bạn lo chúng bị cảm hàn ? Các bạn lo chúng thi hong ? Ôi những trẻ đáng thương !

«Nhưng các bạn không âu lo về những vết thương mà các nhà nguyên tử có thể tạo nên cho lũ trẻ đó sao ?... »

Thế giới trẻ con đã gặp được bước may. Đã có nhiều dấu hiệu cải thiện. Ở nhiều nơi và cũng đã kha lâu rồi người ta đã ý thức được những nỗi bất công, những hành vi độc ác xấu xa đối với lớp tuổi măng dại kia, nên đã cố gắng tìm mọi cách để xoa dịu. Thiếu nhi ở nhiều nước tân tiến đã có một cuộc sống sung sướng, tươi đẹp như những bông

hoa chúc chim tươi nở đầu cảnh vì được chăm sóc, vun vén. Cơ thể, tinh thần, kinh nha g của chúng có nhiều cơ hội tốt để phát triển nhẹ nhàng, ở phương tiện đầy đủ và nhất là ở cái khí hậu thanh bình, vang tiếng bông rơi, đạn nổ.

#### Thiệt thời hôm nay

Trong người lại nghĩ đến ta, thật cảm cảnh chưa sót cho thần phật các trẻ em VN. Nước da khô ráo, da lacer, dã lạc hậu, dối nát lại đèo thêm cái nỗi khổ làm nơi thí nghiệm cho 1 cuộc chiến dai dẳng chẳng biết đến ngày nào mới dứt. Sống trong 1 hoàn cảnh bi thảm và hàng ngày đầy rẫy những đe dọa, nay còn cầm tay nhau cười nói cùng đi đến trường, mai đã nghe tin bạn ngủ 1 giấc dài để không còn bao giờ trở dậy nhìn ánh sáng mặt trời và nghe chim hót vì đã bị plastic giật xé nát, hay 1 viên đạn không biết từ đâu xuyên qua lòng ngực, cứ như vậy thì dù cho cái nồn kia có ngày thơ, trong trang đến mấy cũng phải hàn khac nương nỗi khiếp sợ, hoang mang.

Trẻ con Việt Nam già trước tuổi. Cái già dày là cái già mang nhiều vết ưu tư, khắc khổ, cái già chưa dựng nhiều thiệt thòi cho chính bản thân chúng chứ dã nhiên không phải là cái già dặn, cái trưởng thành, cái dí dỏm thông minh mà người ta thường gọi là «cụ non». Người lớn thèm sống lại cái tuổi ngày thơ, hồn nhiên vì khi đã thành người lớn rồi là phải lo lang, ưu phiền, đau khổ vì cuộc sống. Nhà thơ Pháp Jean Picard đã có những nhận xét rất đúng :

Ah, Mes enfants, ne grandissez pas trop vite,  
Car les petits ce sont les heureux.  
Une fois que la jeunesse nous quitte  
Le bonheur dit alors : « Adieu ! »

#### Tạm dịch :

Các con ơi ! Đừng lớn chi vội quá  
Vì tuổi thơ : tuổi sung sướng vò vò  
Nếu một khi những ngày xanh tàn tạ  
Hạnh phúc kia cũng ngả nón : « Giã từ ! »

Còn trong tuổi bé thơ mà đã sống sơ hãi, giao động thì có khổ không có chử. Trẻ em Việt Nam hôm nay như vậy đấy. Cha anh chúng nó những tưởng rằng cái cuộc đời của mình coi như bỏ đi rồi vì sinh ra trong nô lệ, lớn trong kháng chiến và đã, sẽ chết trong cái cảnh đất nước mù mịt vì khói lửa chiến tranh, vậy chỉ con biết gầy dựng và trồng cây ở chúng nó. Nhưng cứ tình hình như thế này thì liệu trồng cây được cái gì ? Xua đuổi đi những ám ảnh khi nghĩ chúng sẽ phải sống một cuộc đời tồi tệ hơn những lớp người đi trước, trong cái tình thần ly tán, trong một quốc gia rời rã, rữa mực, trong 1 xã hội không có nền tảng để đảm bảo cho ngày mai.

Cái thiệt thòi của trẻ em VN hôm nay là một cái thiệt thòi chung, trọn vẹn, mỗi đứa đều phải gánh chịu chứ không riêng một đứa nào. Không phải thiệt thòi vì không có quần áo giày dép mới để xung xinh trong những dịp Tết cả. Cũng không phải vì thiếu bánh, thiếu đèn trong những ngày Tết

dành riêng cho chúng. Chúng có bánh, có đèn để bày cỗ, để đi rước. Lại còn được nghe những thông điệp « bác bác cháu cháu » hàng năm, người lớn gửi cho chúng. Chúng được ăn bánh rất ngọt. Nhưng tôi vẫn thấy chúng chịu thiệt thòi.

Đĩ nhiên là tại một nước khi có chiến tranh thì không thể nào tránh khỏi cái cảnh một số đồng trẻ con trở nên bơ vơ không nơi nương tựa bởi cha mẹ chúng đã chết chỉ vì nỗi bom đạn không có mắt và có tai. Cái hình ảnh em bé Nguyễn Văn Tư 9 tuổi quê ở quận Đức Dục thuộc vùng CS kiểm soát vì gia đình tan nát nên phải mang cái thân hình bị sút rét hành 2 năm liền đi ngang ngác tới Hội An Quảng Nam vào hồi cuối tháng 3 năm ngoái đó là một dấu chứng cụ thể. Đây là 1 thiệt thòi.

Cũng dễ hiểu khi thấy những đứa trẻ bị vứt ra đời một cách bất đắc dĩ ngoài ý muốn của cả cha lẫn mẹ. Cha chúng là 1 chính nhân ngoại quốc sang đất nước này là để chiến đấu. Mẹ chúng, vì sợ tai tiếng hoặc vì nghề nghiệp nên không nuôi chúng, ném chúng vào các viện mồ côi cho rảnh, không cần phải nghĩ chuyện máu mủ thương xót gì cả. Chúng sống như thế có cha mẹ mà đúng như không có. Làm sao khi lớn lên chúng không sống trong buồn bã, cô đơn, mang nhiều mặc cảm hận thù đời? Tôi giáng mình khi nghĩ đến 1 xã hội tương lai có đầy rẫy hận thù, Sống hậu thù thì có bao giờ tâm hồn cởi mở, thoả mái, bình yên được. Thế hệ tương lai sẽ qui tội, kết án thế hệ hiện tại. Biết chắc chắn sự việc sẽ xảy ra như vậy nhưng biết sao tránh được bây giờ? Nước Nhật sau thời Đệ nhị thế chiến đã phải trả ra gánh việc nuôi dưỡng hơn nửa triệu con non, cái kết quả của ngoại nhân đe dọa. Đây cũng lại là 1 thiệt thòi cho chúng nữa.

Nào đã hết. Qua bao nhiêu biến cố, bao vụ tàn sát đẫm máu trẻ con đã phải chết oan rất nhiều. Trong số những đầu lâu, những xương ống tay, ống chân đào lên được từ cái hầm chôn tập trung ở Huế hoặc những xác chết gốc bên nhau ở Saigon và các đô thị khác hồi Tết Mậu Thân có ai dám quả quyết là không có lẩn cẩn của trẻ con? Ấy là chưa nói tới chuyện khi ông Cộng Sản đã giận sôi thì rất có thể lột xác những miếng da non trang của cánh tay trẻ thơ làm chao đảo đèn ngàn ánh sáng dưới địa đạo hay lấy xương để gói đầu ngủ cho an giấc.

Ngay cả khi phải sống trong các cô nhi viện cũng đừng có vội, tuổng rằng như thế là đã được yên ổn, các em bé đáng thương nhẹ. Số các em đã không may mắn thì lại càng không may mắn hơn nữa. Có ai đã quên được cái tai nạn thảm họa cuối tháng 11 năm ngoái ở Tân Phú, cô nhi viện 3 tầng sụp đổ

đã chôn sống 40 em mồ côi. Mà biết đâu chết như vậy lại chẳng may là em là sống mà cứ phải chờ cái không khí ôn uế và mùi tử khí hăng hancy bốc lên hay mùi mìn cát bụi xé rách chất độc hóa học lấp vào để sinh ra chiếc chứng bệnh quái lạ. Chết là thoát được cái chết đơn độc, chó mè này, không con bị anh với ý nghĩ để dọa là có thể có

Các trẻ em sống ở Cô nhi viện An Hòa Đà Nẵng hồi cuối tháng 8 vừa qua cũng phải chịu 1 sự thiệt thòi khá lớn: các đồng chí đã đột nhập để vỡ vết, cướp phá, bắn chết và làm bị thương một số em.

Ai không để ý đến các em cô nhi?

Những thiệt thòi của các em bé VN kè trên vẫn chỉ là những thiệt thòi nhỏ, cục bộ, địa phương. Cái thiệt hại to lớn của chúng theo như chỗ chúng tôi thiệt nghĩ đó là cái «bầu không khí thanh bình của đất nước». Còn chiến tranh, chiến giờ định cần phải sống tập trung tại các đô thị. Còn phải tranh nhau, thi thố mọi thủ đoạn để kiếm miếng ăn. Ngày cái chuyện cha mẹ phải di làm từ sáng đến tối, không có thì giờ chăm sóc đín con cái, tối về mới nhọc ăn qua loa vài miếng kịp đi ngủ để sáng mai đi làm sớm cũng đã làm cho cái không khí đầm ấm của gia đình giảm sút rất nhiều. Ấy là chưa kể nhiều nhà muôn tiện lại nhờ nhà hàng nấu cơm thẳng mang tới. Sống ở đô thị, trẻ con bị gò bó xa cách hồn thiêng thiêng, thiếu không khí tươi mát lành mạnh là điều kiện cần thiết để phát triển tinh thần và thân thể.

Cái không khí tối ở nhà không còn là cái không khí «máy đưa em nhỏ đang ngồi nghe bà kề chuyện cổ tích thỉnh thoảng lại khóc khuch cười với nhau rất vui vẻ» nữa.

Xin đừng có vị nào vội nghĩ rằng chúng tôi quên những thứ tiện nghi hiện nay như Tivi, như sách học nhiều hơn, đẹp hơn, như đồ chơi bằng nilon, cao su, plastic xinh xắn hơn, sạch sẽ hơn, màu sắc hơn những thứ ở thế hệ tuổi thơ của chúng ta. Đúng. Nhưng Tivi đã có lợi hay có hại cho công cuộc giáo dục trẻ em? Xin mọi người tự tìm lấy câu trả lời. Còn việc dạy dỗ cũng đúng mức nhiều khuyết điểm trầm trọng. Trẻ con còn chịu thiệt thòi nhiều vì trường ốc quá ít so với số học sinh chen chúc quá đông. Ngày xưa học 2 buổi, nay chia ra nhiều lớp sáng chiều tối mà vẫn không thỏa mãn được. Trường lại xây ở các khu đông dân nên thiếu khoáng đãng. Vì thời lượng học ít nên chương trình phải rút ngắn, bỏ bớt, nặng về trí lực mà nhẹ về đức dục. Thể dục thì hầu như bỏ hẳn. Các sách giáo khoa thay đổi luôn luôn và không thống nhất. Ngày xưa đọc 1 bài như «Ôi cái cảnh biệt ly sao mà buồn

tuy trong Quốc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng là trẻ con đứa nào cũng biết ngay, thông cảm ngay. Nay giờ thì không được thế! Ngoài ra sách báo bây giờ đăng nhiều tin, nhiều chuyện nhảm nhí quá, rất có hại cho khối óc non nớt của trẻ con, kể cả một số lập san mang danh nghĩa nhì đồng cũng vậy.

Nhưng trò chơi bây giờ tuy có màu sắc sạch sẽ, hật nhưng có tác dụng tốt đối với trẻ con không? Ấy là chưa kể những loại súng cao bồi, dao găm, tàu bay, xe tăng gây cho chúng tinh thần hiếu chiến. Hora nứa khoa tâm lý học thiếu nhi dạy là răng trí giác của chúng đang độ phát triển, chúng luôn luôn tìm hiểu khám phá những cái mới lạ, vì thế chúng rất chóng chán những cái cũ dù là những món đắt tiền. Cái bong bóng muôn màu bằng nước xà bông dùng cọng rơm chấm vào, để thổi lớn bay và nô tung trên không trung làm chúng thích hơi là những thứ thời bao mủ plastic khó vỡ như hiện thấy bán ở đường phố. Để kiếm lúi húi bên bờ cỏ tìm những con cỏ già để chơi chọi, đánh bàn nhay, ngọt lá đỗ nhau, chơi ô ăn quan, đập banh bằng giấy gói hoặc bằng ban bưởi làm cho cơ thể vận động hoặc phát triển óc tim tài xỉu, hơn hẳn ngồi ủ lì chơi máy thử bằng nilon, plastic.

Việt Nam là 1 nước nông nghiệp thế mà các học sinh đô thị phải cách biệt hẳn với đồng quê đó là một thiệt thòi rất lớn. Tình cảm bị cầu thúc, thiếu tham thiêng, chán thành vì ảnh hưởng cuộc sống bên ngoài xô bồ, vội vã hàng ngày. Ngay không khí trong lành như ở đồng quê cũng không có mà thở. Còn các thiếu nhi ở thôn quê lại chịu những thiệt thòi khác như cuộc sống cực khổ hơn, thiếu hụt những tiện nghi của đô thị và nhất là bị cái không khí chiến tranh đe dọa nặng nề hơn. Tóm lại như đã nói trên, tất cả đều chịu thiệt thòi vì thiếu cái bao không khí thanh bình của đất nước.

Trẻ con là người lớn trong tương lai. Và chúng ta kỳ vọng gì ở tương lai đất nước với những mẫu người cũng lứa tuổi nhưng có những nếp sống quá cách biệt nhau như trên? Kỳ vọng ở những người hàn khì trong tần moss hậu thù xã hội đãng đãng, ở những người quê mùa ngốc nghếch suốt đời chưa từng bước ra khỏi cửa, ở những kẻ trước kia lúc vặt mồi chua sạch đã biết hút Salem và uống bia hộp, ở những kẻ quần áo tóc tai theo lối hippy hay ở những kẻ cùng da vàng mũi tết nhưng lại quen nhún vai và nói ra tiếng Tày?

Dù sao đi nữa chúng ta cũng chẳng nên quá bi quan. Hãy căn rằng giằng con mắt mà sống. Sống và cầu mong những gì thật tốt đẹp đến với thế hệ con cháu chúng ta, như Tú Kieu đã có lần cũng nghĩ như vậy, trong tập Thơ Chi:

Vtron tươi bát ngát chiếu đầy hoa  
Ruong tốt mènh mông nặng những thóc  
Người lớn an vui làm tăng giá  
Trẻ thơ thoải mái ngồi chán học.

## 4 ĐOẠN TÌNH SÀU

Ai đã chém mảnh hồn anh tan vỡ  
Nghìn đêm đèn cháy xuống trong đời  
Nghìn đêm đèn đi qua ló cốt  
Anh như loài rong biển chờ voi  
Em đã đến với anh như nắng  
Như tơ mềm như áo lụa Hà Đông  
Như trái sáng thấp lình anh bé nhỏ  
Em mặt trời — đầy thánh thiện bao dung  
Ôi trái đắng tay sầu em bắt chẹt  
Mảnh hồn anh kết tụ giữa trần gian  
Anh run rẩy giữa giòng sông nước đực  
Ngửa mặt nhìn phép lạ chợp reo vang  
Em tóc xõa đôi bờ vai nhân ái  
Anh chờ nhìn chợp ngủ giữa cơn mê  
Ai đã chém mảnh hồn anh tan vỡ...  
Nghìn đêm buồn ôi nghìn đêm lê thê!

19-69

HOÀNG ANH TÂM  
(KBC 4253.L.B 37)

## TRONG GIÁC NGỦ BUỒN

em có thấy  
trong giấc ngủ dài  
nỗi buồn phiền mờ rộng như làn zô  
đậu trên đỉnh hòn ta  
em có thấy  
cánh cửa đóng đì mãi lợ  
đè mènh mông là bóng tối  
trong bát sóng tóc  
con gió trốn bão tố  
gục đầu như ngủ quên  
vì dây núi mọc trên bát lầy  
chim rừng đã ra đi  
còn cây lá nô  
theo dòng sông xuôi cánh tay đồ ra nấm cửa  
nước ẩm ướt hòa vào đại dương  
đi vào quên lâng  
dưới bàn chân lâng du  
từng lớp dày chai đá  
như từng năm mồ  
mọc trên quê hương ta...  
em có thấy  
thân thè này  
quê hương ta.

TRẦN QUANG

**THUỐC MỚI**  
**VIÊN BỌC ĐƯỜNG**

**mido**

Có bán tại các nhà thuốc Tây

HN 982 BYT/OCDD

Liều cao chúng đều nhau  
NHÚC ĐẦU NHÚC RĂNG  
CẨM, CUM, ĐAU LÚC CÓ KINH

PUB.TÂN-TRI

# ÔNG THÀM PHÁN NGUYỄN VĂN THÔNG NÓI VỀ: TUOI THO' và TÙ ĐÀY

Những nguyên nhân của tình trạng thiếu nhi phạm pháp : xã hội chiến tranh và gia đình tan rã. Tâm trạng một vị Chánh án Tòa Thiếu Nhi. Thiếu nhi bị cáo trước tòa. Từ thiếu nhi du dã đến «Loan Mắt Nhung». Tuổi thơ và ma túy. Tội nhân thiếu nhi trong Chí Hòa. Các gia đình cha đi lính, mẹ làm sở Mỹ có số con em phạm tội nhiều nhất. Bản án của một thiếu nhi đa tình v.v...

LTS : Ông Nguyễn Văn Thông, Chánh Án Tòa Án Thiếu Nhi Saigon đã dành cho tuần báo Đời một cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho số chủ đề «Tuổi thơ trong chiến tranh» tại Văn phòng Thẩm phán của ông tại Phòng 8, Pháp đình Saigon vào hồi 17 giờ 15 chiều ngày 11-9 vừa qua. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn :

ĐỜI : Thưa ông Chánh Án, Tòa Án Thiếu Nhi đã thành lập từ năm nào?

Ô. NG VĂN THÔNG : Luật số 11/58 ban hành ngày 20/3/1958 từ thời đệ Nhất Cộng Hòa, đã thiết lập Tòa Án Thiếu Nhi.

ĐỜI : Sự thiết lập Tòa Án này có mang một ý nghĩa đặc biệt nào không?

Ô. THÔNG : Sự tổ chức của Tòa Án Thiếu Nhi là một bước tiến tốt đẹp nhất trong nền tư pháp của nước nhà trong việc bảo vệ thanh thiếu nhi, nhất là bảo vệ những thiếu nhi phạm pháp. Theo ý tôi, đây chỉ là một bước tiến đầu tiên, muốn có một nơi xét xử riêng biệt các thiếu nhi phạm pháp và đối xử với các em này một cách đặc biệt.

ĐỜI : Thưa ông Chánh án, theo luật, danh từ «thiếu nhi» bao gồm những tuổi nào?

Ô. THÔNG : Luật 11/58 giới hạn tuổi đối với thiếu nhi từ 18 tuổi trở xuống, không định số tuổi tối thiểu.

ĐỜI : Trong lứa tuổi đó, những tuổi nào có tỷ số phạm pháp nhiều hơn?



## TUOI THO' và TÙ ĐÀY

không có con số các thiếu nhi Âu châu sử dụng ma túy, nhưng trong những dịp nói chuyện với các vị thẩm phán ngoại quốc, chúng tôi được biết con số này khá quan trọng, ngược lại ở VN, số thiếu nhi sử dụng ma túy không đáng kể.

ĐỜI : Trong hoàn cảnh chiến tranh như hiện nay, con số thiếu nhi phạm pháp có gia tăng theo thời gian? như số thống kê trong tháng đầu năm 1970 vừa qua có vượt số thống kê tháng cuối năm 1969?

Ô. THÔNG : Theo sự quan sát của chúng tôi thì số thống kê thiếu nhi phạm pháp ngày một quan trọng kể từ 1965 đến nay. Hiện chúng tôi chưa lập thống kê chính thức cho đệ nhất Lục cá nguyệt năm 1970.

ĐỜI : Các thiếu nhi phạm pháp bị phạt giam ở Saigon, bị giam giữ ở đâu, và trong những điều kiện như thế nào?

Ô. THÔNG : Sau khi cảnh sát cuộc lâm biên bắt các thiếu nhi phạm pháp gửi ra tòa, tòa sẽ cứu xét tội phạm của các em có đáng tội hay không. Thường thì các em được trả về cho cha mẹ. Một số có thể bị trach cứ theo luật hình thì bị giam ở Trung tâm Cai Huấn Chí Hòa. Việc giam giữ các em tại Chí Hòa là ngoài phạm vi của Tòa Án Tối cao, mà thuộc trách nhiệm của

bà Nội Vụ. Theo đúng nguyên tắc bảo vệ thiếu nhi, các em thiếu

nhi phạm pháp phải được giam giữ riêng biệt với người lớn. Việc giam giữ các em ở Chí Hòa có lẽ là một điều bất đắc dĩ đối với nhà cầm quyền hiện tại.

ĐỜI : Con số các em thiếu nhi hiện bị giam ở Chí Hòa hiện nay là bao nhiêu?

Ô. THÔNG : Chúng tôi chỉ có con số phỏng định các em hiện bị giam giữ ở Chí Hòa. Hiện có 370 em, thuộc thẩm quyền của Tòa án dân sự bị giam ở Chí Hòa. Trong số này, lối 100 em được giao cho Trung tâm Cải huấn Thủ Đức nhưng nơi đây chưa nhận.

Ở Chí Hòa, như vậy, chỉ còn lối 270 em, trong số lối 100 em có án tù, còn 170 em ở trong tình trạng tạm giam. Dĩ nhiên, đối với Tòa án quân sự và các cơ quan an ninh, chúng tôi xin miễn bàn tới.

ĐỜI : Thưa ông Chánh án, các biện pháp nào mà tòa vẫn thường áp dụng cho các em?

Ô. THÔNG : Luật số 11/58 có định một số biện pháp áp dụng cho các thiếu nhi phạm pháp :

1) Giao cho cha mẹ, người giám hộ hay bất cứ một người nào khác đang tin cậy trông coi.

2) Giao cho hội phước thiện hay cùi tế.

3) Có thể giao cho một cơ quan giáo hóa để huấn luyện nghề nghiệp, hay một bệnh viện, hay một viện bảo dưỡng thiếu nhi,

4) Giao cho Trung tâm giáo huấn kiêm chế hay trung trị.

Ngoài ra, luật cho phép thẩm phán chiếu theo luật hình để xử phạt các biện pháp mà người lớn có thể thụ hình. Một điểm đáng lưu ý là luật hình chỉ áp dụng cho các em trên 13 tuổi.

ĐỜI : ... Như vậy, theo luật, các thiếu nhi phạm pháp có được hưởng các án phạt nhẹ hơn so với người lớn?

Ô. THÔNG : Theo luật, không có sự phân biệt nào giữa người lớn và thiếu nhi cùng phạm một tội. Nhưng trong thực tế, các thiếu nhi phạm pháp chỉ phải chịu những hình phạt ở dưới hay ở mức tối thiểu luật định.

ĐỜI : Còn 4 biện pháp dành cho thiếu nhi mà ông Chánh án vừa

nói tới chỉ là những biện pháp lý thuyết, hay được thi hành trong thực tế?

Ô. THÔNG : Chúng tôi thường áp dụng 4 biện pháp luật định này rất thường, không phải chỉ lý thuyết.

ĐỜI : Thưa ông Chánh án, các phiên xử của Tòa án Thiếu Nhi được tổ chức như thế nào?

Ô. THÔNG : Riêng ở Saigon, mỗi tuần đều có phiên xử các thiếu nhi. Trong phiên xử có các t.ử tục truy tố, trực tố các thiếu nhi ra tòa. Các vụ quả tang được đưa thẳng ra tòa, hay qua phỏng dự thẩm thẩm vấn tùy trường hợp. Ngoài ra, cứ ba tháng một lần lại có các phiên đại hình xử thiếu nhi, họp làm 1 hay 2 buổi tùy theo số các em được đăng đường. Trong giai đoạn thẩm vấn cũng như ra trước tòa, các em đều có luật sư biện hộ.

ĐỜI : ... Các phiên tòa thiếu nhi bằng tuần được tổ chức vào ngày nào?

Ô. THÔNG : Thường thì vào ngày thứ bảy,

ĐỜI : Thưa ông Chánh án, Tòa án Thiếu Nhi có được tổ chức thành ba cấp sơ thẩm, phúc thẩm và phán quyết như các toa thường tụng không?

Ô. THÔNG : Các bản án xử trước tòa tiểu hình, thiếu nhi hay những người liên hệ đều có quyền kháng tố hay kháng án.

ĐỜI : Theo ý ông Chánh án, tình trạng thiếu nhi phạm pháp là do trách nhiệm của gia đình, học đường hay xã hội?

Ô. THÔNG : Đây là một vấn đề đã được tranh luận rất nhiều. Người thi cho gia đình phải chịu trách nhiệm trước tình trạng thiếu nhi phạm pháp. Cũng có người lại cho học đường. Một số khác lại quy định trách nhiệm này cho xã hội. Mỗi người có một quan điểm và lãnh vực này lại đổ lỗi cho lãnh vực khác.

Nhưng phần đông các vị thẩm phán đặc trách về thiếu nhi ở Việt Nam cũng như các nước khác đều đồng ý về một điểm căn bản : gia đình là nguồn gốc vững vàng để giáo dục thiếu nhi. Nói cách khác, chính cha mẹ chịu trách nhiệm về sự phạm pháp của con em

## LÊ ĐÌNH THÔNG

mình. Sau đó mới đến các lãnh vực khác : học đường, xã hội.

Riêng đối với nước nhà, chúng tôi nhận thấy cả 3 lãnh vực trên đều quan trọng. Gia đình có hết lòng với con cái thì ngược lại xã hội đang chiến tranh run rẩy các em phạm tội. Các nước khác thanh bình xã hội ở trạng thái tĩnh nên gia đình chịu trách nhiệm lớn hơn. Ngược lại, nước mình đang chiến tranh, xã hội ở trạng thái động nên có ảnh hưởng rất quan trọng đối với hành vi phạm pháp của các em.

ĐỜI : Thưa ông Chánh án, sự bất mãn gia đình có phải là nguyên nhân đưa đến phạm pháp nơi một số thiếu nhi không?

Ô. THÔNG : Vâng, sự khiếm khuyết của đời sống gia đình vẫn là nguyên nhân quan trọng nhất của tình trạng thiếu nhi phạm pháp.

ĐỜI : Cùng với sự leo thang của chiến cuộc, con số thiếu nhi phạm pháp cũng gia tăng chăng?

Ô. THÔNG : Vâng, chiến tranh không những tàn phá vật chất, sinh mạng, nhà cửa v.v.. mà còn tàn phá ngay cả tâm hồn các thiếu nhi.

ĐỜI : Tuyên một bản án cho một thiếu nhi phạm tội, thưa ông Chánh án, phải chăng là một sự trùng phạt của xã hội dành cho thiếu nhi đó?

Ô. THÔNG : Câu hỏi này nếu trả lời khách quan thì dễ, vì luật đã định. Nhưng tùy theo quan điểm, có thể coi sự trùng phạt là một trong những biện pháp giáo hóa của xã hội. Cũng như các vi phạm lưu thông, nếu phạt nặng thì tránh được sự phạm luật. Riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ đến sự cải hóa thiếu nhi hơn là trừng phạt. Vì thế, các em

vẫn được giao về gia đình giáo dục hơn là bị đưa đi giam giữ. Tôi chủ trương bãi bỏ các hình phạt, nhưng gia đình và xã hội giúp đỡ cải tạo thiếu nhi.

ĐỜI : Tình trạng thiếu nhi phạm pháp thực ra là một tâm thảm kịch của xã hội. Có những phiên xử nào đã làm ông Chánh án thực sự xúc động không ?

Ô. THÔNG : Có, trước các vụ phạm pháp của các em, tôi rất xúc động. Thành thử ra các phán quyết đối với thiếu nhi không đồng nhất vì xử thiếu nhi phải nghĩ tới các em có ý thức lục phạm tội không. Cho nên hình phạt tôi đem áp dụng đối với các thiếu nhi không giống nhau cho cùng một tội danh : có em cần bị trừng phạt, nhưng em khác không cần trừng phạt. Tôi vẫn nghĩ đây là ý nghĩ của riêng tôi, nhưng qua các hội nghị quốc tế về thiếu nhi là các em thiếu nhi không nhất thiết phải tuân phạt giống nhau, nhưng tùy theo hoàn cảnh. Các thẩm phán thiếu nhi trên thế giới đều chia sẻ quan điểm đó.

ĐỜI : Thưa ông Chánh án, khi xử án thiếu nhi, các yếu tố tâm lý và xã hội liên quan tới em thiếu nhi phạm tội có được lưu ý tới không ?

Ô. THÔNG : Có, tình trạng vật chất cũng như tinh thần của thiếu nhi, tai lịch, tinh tinh, việc học tập, điều kiện sinh sống đều được đặc biệt lưu ý tới.

ĐỜI : Còn về phía các em, thông thường, các em có thái độ như thế nào trước vành móng ngựa ?

Ô. THÔNG : Thường thường các em hay chối tội, mặc dù tự nhận biết là có tội. Một số các em k ác tuy nhận tội, nhưng chưa ý thức được phạm pháp của mình để hối cải, không tái phạm nữa.

TRƯỜNG ĐÁNH MÁY & KẾ TOÁN  
**Quốc Tế**

(8, Tô Hiến Thành — SAIGON —  
ĐT : 93.164; Ngay Ngã Ba Lê Văn  
Duyệt — Tô Hiến Thành Khu Hòa  
Hưng Chí Hòe)

THÂU HỌC VIÊN MỖI NGÀY  
Sáng — Chiều — Tối : Giới thiệu  
việc làm cho họ viên. Mỗi đầu  
tháng có mở hầm lớp Kế Toán mới.

ĐỜI : Còn các em phạm tội du dăng có cung cách như thế nào trước tòa ?

Ô. THÔNG : Trước hết, tôi phải nói ngay là tội phạm về du dăng theo luật có tính cách lung tung, vì những em không nghè nghiệp, không nơi cư ngụ đều bị coi là du dăng. Ma trẻ em thì nào có nghè nghiệp gì ? Theo tôi, đây là một điểm hết sức vô lý vì các em không nghè nghiệp, không nhà vì xã hội đang chiến tranh (giọng ông Thẩm phán Thông trả nền cam động một cách chân thành), và cũng không phương cách sinh nhai. Những em tuy có gia đình nhưng đa số cũng bị bỏ bê. Trách cứ người lớn là du dăng được, nhưng định tội danh một thiếu nhi là du dăng thì mung lung quá !

ĐỜI : Nhận xét trên đây của ông Chánh án làm chúng tôi nhớ tới nhân vật Loan Mát Nhung trong 1 phim xã hội mới chiếu, cũng bị xô đẩy vào đời du dăng chỉ vì sự kết luận quá vội vang của cảnh sát. Đứng trên cương vị Chánh án Tòa Thiếu nhi, ông Chánh án có ý nghĩ gì sau khi xem xong cuốn phim nói về đời sống của 1 du dăng ?

Ô. THÔNG : Tôi rất tán thành những phim xã hội như vậy. Chúng tôi thấy việc làm đó đã giúp cho các Tòa án Thiếu nhi bớt sự cô đơn. Phim đó đã can đảm nói lên hiện trạng xã hội. Tôi rất thích việc trình bày sự thật như vậy, để nói lên cho mọi người biết ý thức trách nhiệm đối với thiếu nhi. Chúng tôi có cảm tưởng là Tòa án Thiếu nhi đã được chia sẻ sự thông cảm.

ĐỜI : Thưa ông Chánh án, phần đông các em phạm tội vì vòi tinh hay có ý ?

Ô. THÔNG : Các sự phạm pháp của các em đa số là có ý, và đôi khi có cả sự lợi dụng thiếu nhi : cha mẹ, phụ huynh sử dụng các em để thực hiện hành vi phạm pháp. Thị dụ như con nít xúm quanh ngoại kiều giựt ví tiền lấy đồng hồ ; các em nhận giữ xe để cha mẹ lấy. Tất cả các việc phạm pháp đó, các em đều có ý thức là gian nhưng vẫn làm.

ĐỜI : Đối với thiếu nhi đã mẫn án tù, tâm hồn các em có trong sáng hơn chăng ?

Ô. THÔNG : Tòa án thiếu nhi

cho đến nay vẫn chưa được sự hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể khác, cho nên sau khi các em thoái phạt theo án hình của xã hội thì tùy theo hoàn cảnh gia đình các em để cải thiện, tòa án chưa đủ phương tiện để theo dõi sự cải tua các em. Điều đó rất đáng buồn đối với xã hội vì mục đích sự trừng phạt là giáo hóa mà sau khi giáo hóa rồi thì thôi, không theo dõi nữa. Đối với thiếu nhi, việc theo dõi mới quan trọng, vì sự trừng phạt chỉ đánh thiếu nhi thật đau, nhưng chưa theo dõi để uốn nắn các em. Tôi chỉ ước ao được các cơ quan khác tiếp tay với Tòa án Thiếu nhi trước và sau khi các em ra tù.

ĐỜI : Thành phần nào trong xã hội có số thiếu nhi phạm pháp cao nhất ?

Ô. THÔNG : Riêng đối với Saigon, chúng tôi quan sát thường là các gia đình, cha mẹ phải đi làm, bỏ bê con cái ngày và đêm. Thành phần đó có nhiều trẻ em phạm pháp, hoặc cha đi lính, mẹ làm sờ Mỹ có số con em phạm pháp nhiều nhất. Thành phần khác cũng đáng lưu ý là các em trong gia đình khốn khổ, người cha không lưu ý đến việc giáo dục con cái, người mẹ thì ham chuộng bê ngoài, thấy con em mình đua đòi trung diện thì hanh diện, cho đó là thể hiện của sự giàu sang. Kỳ đà, các gia đình có một mức sống điều độ, như công chức, thì hiếm có sự phạm pháp.

ĐỜI : Trong những năm tháng ngõ xóm, có bao nào mà cho đến nay ông Chánh án còn ghi nhớ, vì bẩn áo quá bẩn, hoặc quá hôi huchen ?

Ô. THÔNG : Tôi xin kể 1 chuyện xúc động vui mà không kẽ xúc động buồn. Có một em tuy còn trong lứa tuổi thiếu nhi nhưng tinh cảm lại lai láng. Em trọ học trong một căn nhà, mỗi người một phòng. Em đem lòng thương coi gái ở chung căn nhà. Cố có một cây đàn. Em trai nó bèn ăn trộm cây đàn đó, nhưng thay vì bán đi theo thường tình, em lại gãy đàn cho cô kia nghe.

Công tố viện đã truy tố em thiếu nhi đã tình kia ra tòa, nhưng tòa thấy em còn nhỏ. Theo luật thi án

(XEM TIẾP TRANG 48)



## CÓ NHỮNG TRUNG TÂM BỤI ĐỜI

ký sự  
của AN PHONG

trời nắng trời mưa, cảnh bệnh tật không ai săn sóc. Những cái đó, dù một dân bụi đời chi nhắt Việt Nam chẳng nỡ, cũng phải bần khoán thắc mắc. Nhưng làm thế nào tìm ra một tổ ấm đây, khi mà chúng không thể trở về với gia đình, vì bỏ nhà đi quá lâu rồi, hoặc cũng không có cả gia đình để mà trở về nữa?! Vì chiến tranh đã cướp đi hết người thân.

Nhin thấy sự thiếu thốn đó, một người Mỹ tên là Gene Ainsworth thuộc tổ chức « World Vision », một giáo phái Tin Lành Hoa Kỳ ở Việt Nam đã nảy ra một sáng kiến là tập trung những em bé đánh giày, giữ xe, bán báo tại một nơi rồi kiếm giường, nệm cho các em ngủ đàng hoàng. Tím cơm cho các em ăn. Dạy cho các em học... Làm những việc đó, Gene tin rằng nột ngày kia sẽ cải huấn các em, từ một thành phần bất hảo, cặn bã trong xã hội trở nên một người dân lương thiện và có tương lai. Đầu tháng 7 năm 1969, Gene bắt tay vào việc thực hiện ý định trên, với sự giúp đỡ của ông Cảnh Sát Trưởng Quận Nhì. Ông cò giàu lòng từ thiện này đã nhận lời làm cha đỡ đầu cho những đứa trẻ đánh giày. Và ông dành cho chúng một gian nhà pha rộng ở khu Dân Sinh để làm nơi cư ngụ.

Bước đầu thành lập, những đứa trẻ bụi đời hình như còn nghi ngờ thiện chí của Gene. Số « hội viên » ngày đầu tiên chỉ có ba người. Nhưng con số này, chỉ vài ngày sau, đã leo thang rất mau. Đến tháng 9 năm 1969, số « hội viên » xin gia nhập Trung tâm đã lên tới 38 người. Hiện nay trung tâm đang có 75 em ngay đêm tá túc. Nếu kề luôn cả những hội viên đã bỏ đi lính hoặc gia đình rời xa, con số này, đạt tới 323 em cả thảy.

Hàng ngày, Trung Tâm Bụi Đời để cho các em (Xem tiếp trang 49)

## Tuyên ngôn của giới con nít Việt Nam ?

Nhân dịp tết Trung thu, Bàn Đạo nhận được bản tuyên ngôn sau đây của giới con nít Việt Nam. Bản tuyên ngôn này có nhiều phần quá khích nhưng không phải là không có lý lẽ chính đáng.

Trong lúc này, nước ta đang có nhiều phong trào tranh đấu của các giới ! Ủy ban đòi quyền sống cho Phụ nữ, đòi quyền sống cho Thương Phế Bình, đòi quyền sống cho Địa chủ, đòi quyền sống cho Ba Tàu, đòi quyền sống cho Ký giả v.v..

Nay lập thêm một ủy ban Đòi Quyền Sống cho Con Nít cũng không làm mất trật tự và an ninh xã hội bao nhiêu, mà lại làm cho mặt trận đấu tranh càng thêm hứng khởi ? Nhã là đàn bà với con nít xưa nay vốn được xếp loại ngang hàng với nhau. Đã có ủy ban đòi quyền sống cho đàn bà mà thiếu một ủy ban đòi quyền sống cho con nít thì quả là bất công.

Vậy mục Sinh Tử Phù tuần này được dành riêng để tặng giới thiều nít Việt Nam, trích đăng bản tuyên ngôn đòi quyền sống của giới Con Nít

Hồi các anh chị em con nít Việt Nam hãy đứng dậy !

### Đả đảo chế độ nô lệ hóa con nít

Hồi anh chị em con nít Việt Nam !

Xã hội hiện nay là xã hội bị bọn người lớn thống trị. Bọn người lớn thống trị đã áp đặt con nít chúng ta một cách vô cùng tàn bạo ! Chủ trương tàn bạo của chúng là nhốt nó nô lệ hóa con nít chúng ta, nhằm tiêu diệt quyền sống và quyền làm con nít của chúng ta.

Con nít chúng ta cần phải vùng lên tranh đấu chống ách thống trị của người lớn, để dành lại quyền được sống một đời sống xứng đáng với phẩm giá con nít, đồng thời cứu vãn nền văn minh con nít đang bị hủy hoại suy dối vì bọn thống trị đàn ám mưu tiêu diệt.

Ngay từ khi sinh ra đời, con nít đã bị bọn thống trị đánh vào móng cái đái, bắt phải khóc ! Những anh chị em nào ngăn ngừa chậm chạp, hay tỏ ý phản kháng không chịu ra đời, bọn người lớn đã xử dụng những biện pháp tàn bạo, ta dùng mày hút, dùng cùi dia, loi chúng ta ra bằng đục ! Nhiều khi chúng còn dùng dao mổ xé để bắt các anh chị em chống đối quyết liệt nhất phải đầu hàng !

Kể từ đó trở đi, cuộc đời của chúng ta bắt đầu và chúng ta cũng bắt đầu một kiếp sống nô lệ, hoàn toàn bị bọn thống trị người lớn làm chủ, cho đến khi nào chúng ta phải hoàn toàn đầu hàng và bị đồng hóa thành người lớn như chúng mới thôi ! Nhất cử nhát động của con nít chúng ta đã phải làm theo ý của người lớn.

Từ việc ăn uống, việc tắm rửa, gội đầu, người lớn đã bắt chúng ta phải theo đúng chương trình cũ iọ.

Nhưng việc làm vừa vòi ịch vừa phí thời giờ như



### ÔNG ĐẠO CÁY

tắm, cắt tóc thay quần áo, người lớn thống trị đã bắt con nít phải tuân theo triết lý.

Khi con nít chúng ta đến trường học, bài học đầu tiên bọn thống trị nhét vào đầu chúng ta là phải vâng lời người lớn. Bọn thống trị lại bắt con nít phải bắt chước chúng đủ mọi điều, để đồng hóa con nít, biến con nít thành người lớn cho đến bao giờ con nít hoàn toàn chịu đúc khuôn theo người lớn chúng mới vừa lòng.

Đúng là một chế độ nô lệ !

Người lớn thống trị đang tìm cách củng cố ách nô lệ trên đầu trên cổ con nít bằng các cơ cấu gọi là trường học, ngoài ra còn đãi độc con nít bằng các hành động xấu xa ngoài xã hội.

Một số bạn con nít đã nhẹ dạ bị lôi cuốn, đầu độc do người lớn, và cũng bắt đầu tập nhiễm những thói xấu xa như hút thuốc, đánh bài, đọc sách báo đồi trụy.

Một số bạn con nít khác đã bị người lớn mua chuộc, phản bội lại quyền lợi của giới con nít vì hanh ăn kẹo, ăn cà rem, nên tìm cách ăn mặc giống như người lớn, nói năng bày bộ thô tục giống như người lớn, ca hát những bài ca vò giá trị và phản phong hóa của người lớn !

Hồi các bạn con nít toàn thế giới !

Hãy vùng lên, vùng lên đòi được đời xứng đáng với nhân phẩm ! Hãy giành lấy những quyền tự do tối thiểu của con nít chúng ta,

### Đả đảo nền văn minh Nín Dé

Trong bản tuyên ngôn đòi quyền sống, giới con nít đã cực lực lèn án người lớn thống trị tin cách ngăn cản không con nít đi té, nhất là té đầm.

Đạo Cây hoàn toàn ủng hộ yêu sách của các bạn con nít đòi được đi té tự do.

Hiện nay cha mẹ cũng như thầy giáo (đều thuộc giai cấp thống trị con nít) rất nghiêm khắc đối với trẻ em về việc té đầm và xin phép đi té.

Thí dụ trong nhà đang có khách, một em bé bảo tin cách long trọng cho cha mẹ biết rằng em muốn đi té, thì phản ứng của các bậc phụ huynh thường là gạt bỏ, la rầy đứa trẻ. Việc đó gây cho đứa trẻ một sự ngạc nhiên sợ hãi, và có một ấn tượng rằng việc phòng uế là một hành động xấu xa, tạo nên một mặc cảm tai hại cho trẻ em.

Khi đến trường học, nhiều thầy giáo và cô giáo cũng tỏ ra nghiêm khắc, khiến cho trẻ em hết sức đề đạt mỗi khi quyết định đưa tay xin phép đi té. Vì có mặc cảm việc đi té là một hành vi tội lỗi, trẻ em rất ngại phải thông báo cho các thầy các cô về nhu cầu tiểu tiện của chúng. Vì vậy nhiều em đã cố nhịn té, cố « nín đé » để tỏ ra mình là tay cao thượng, đáng được thầy cô khen ngợi.

Theo cuộc nghiên cứu gần đây của một giáo sư về « Niếu học » (Urologist) người Hoa Kỳ, ông Jack Lapides ở đại học Michigan, thì việc nhịn đi té đó sẽ gây ra những trực trắc về đường tiểu tiện khi đứa trẻ lớn lên.

Một bằng chứng là bệnh trực trắc về đường tiểu tiện thường xảy ra cho phụ nữ hơn là cho đàn ông. Vì ngay từ lúc bé, các trẻ em gái thường bị huấn luyện để « nín đé » nhiều hơn đàn ông. Khi lớn lên, vì y phục bề bộn kẽm cảng, vì phè, lịch sự do nền giáo dục nhồi sọ họ, họ cũng thường nín đé 1 cách âm thầm. Họ trở thành những chiến sĩ nín đé vò danh, không được nổi tiếng như bà hoàng nín đé Trần Kim Thoa và không có hy vọng nhờ tài nín đé mà trở nên dàn biểu, nghệ sĩ... cũng không có báo chí ca ngợi, hoan nghênh ; nhưng cũng giống như các chiến sĩ vò danh khác họ vẫn âm thầm phụng sự cho nền « văn minh nín đé » bằng cách âm thầm chịu đựng để cho cai bàng quang của mình bị căng phồng lên 1 cách đáng ngại không kém gì tình hình căng thẳng thường trực ở Trung Đông và Bá Linh.

Tại các trường đại học, các nữ sinh viền ít khí trời cầu tiêu, vì khu WC nam và nữ hay đặt gần nhau.

Thật là mặc cởi kai vùa ở trong WC ra, bat, ập một ông bạn trai đang cài nút quần.

Khi hẹn hò nhau đi sở thú, đi xa lô, các cậu có thể bình tĩnh xin phép người yêu chạy ra 1 bụi cây, cột đèn để vạch quần đái. Còn các cô thường phải noi gương nữ dàn biểu để giữ phẩm giá phụ nữ.

Theo giáo sư Jack Lapides thì người ta nên đi té 1 cách điều độ 2 giờ 1 lần, như vậy với hợp « vệ sinh niếu đạo ».

Vậy mà tất cả nền giáo dục của chúng ta hiện nay đặt trên nền tảng nín đé. Nhất là khi lớp học lại được đặt dưới sự điều khiển của cô một giáo.

Khi một em trai học trò nói té : « Thưa cô con đi đái » thì cô giáo đỏ mặt và la rầy em, yêu cầu em phải sửa lại cách nói năng. Riêng thái độ đó cũng có thể làm cho trẻ em không té nữa rồi.

Các giới con nít đã lèo tiếng kêu gọi người lớn phải kịch liệt đả phá nền văn minh nín đé, để giải phóng con nít khỏi cái mặc cảm phẫn tội truyền kiếp mỗi khi thấy nhu cầu tiểu tiện căng thẳng !

Hồi các bạn ký giả có lương tâm ! Các bạn có biết chăng khi các bạn ca ngợi bà hoàng Nín Dé, là các bạn đã tiếp tay củng cố 1 nền văn hóa đòi truy và tiếp tay bọn người lớn thống trị đàn áp quyền đi té của con nít ?

Hồi các vị hội viên Hội Đồng văn hóa ! Trong bản thuyết trình về tình hình văn hóa giáo dục, Linh mục Thanh Lãng đã nêu lên 12 điểm khuyến cáo để cấp cứu 4 ngàn năm văn hiến của dân tộc. Đạo Cây trân trọng thỉnh cầu quý vị hội viên Hội đồng văn hóa giáo dục hãy ghi thêm một điểm thứ 13. Không làm tổn kém thời giờ và tiền bạc của quý vị là bao, mà lại cứu nguy được nền giáo dục và văn minh của nhân loại. Điểm thứ 13 đó là giải phóng con nít khỏi ách kiềm tỏa của nền giáo dục nín đé và nền văn minh nín đé do người lớn thống trị tạo nên !

### Hiến chương nít quyền

Bản tuyên ngôn đòi quyền sống của con nít đã yêu cầu các nhà văn hóa, chính trị hãy biểu quyết một bản hiến chương nít quyền (tức là quyền sống của nít đồng, con nít). Bản hiến chương này phải được đặt ngang hàng quan trọng như bản tuyên ngôn nhân quyền hay là hiến chương Liên hiệp quốc.

Ngoài những điều lầm cảm như là: con nít sinh ra đều bình đẳng, con nít phải được tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận v.v. bản hiến chương cần có những điểm đặc biệt như :

— Con nít phải được tự do cởi truồng tông ngòng hay mặc quần tùy thích, không bị rập theo khuôn phép người lớn.

— Con nít phải được tự do đi té, khi nhà đang có khach, khi cô giáo đang giảng bài, hay khi Tổng Thống đang hiệu thị nít đồng toàn quốc. Do đó, chính phủ phải thiết lập đầy đủ các cầu tiêu công cộng ở ngoài đường phố, công viên, và các nơi công cộng v.v...

Hiện nay ủy ban vận động cho bản hiến chương nít quyền đang làm việc mạnh mẽ, và sẽ tiếp xúc với Quốc hội, bộ giáo dục, hội đồng văn hóa giáo dục v.v... về vấn đề này.

Cố vấn  
ÔNG ĐẠO CÁY

— Đả ở lính, đang ở lính hay sắp đi ở lính  
— Yêu lính, chê lính, thương lính hay ghét lính

### ĐỀU PHẢI TÌM ĐỌC:

## Sau 7 năm ở lính

• Tâm bút NGUYỄN VŨ  
TÚ SÁCH ĐẠI NGÃ tuyên chọn và phát hành ngày 3-9-1970

Những người tinh ý có thể tìm thấy trong chuyến công du Á Châu lần này của ông PTT Mỹ Agnew nhiều điều quan trọng hơn chuyến công du trước, và đồng thời cũng chứng tỏ được với dân chúng Mỹ và thế giới thấy rằng sự lựa chọn ông Agnew làm PTT của ông Nixon thật khôn ngoan, đích đáng.

Vừa lên làm PTT, ông Agnew đóng ngay cái vai diều hâu một cách tài tình, thu hút và qui tụ khối quần chúng đông đảo được TT Nixon đặt cho cái tên là khối quần chúng trầm lặng. Với vóc dáng bên ngoài là một « con người trung bình », ông Agnew đã dễ dàng lấy thiện cảm của đa số dân chúng Mỹ thuộc « tip » người trung bình. Người trung bình thực ra chẳng điều hâu chi lầm, nhưng muôn sống yên ổn, và khi bị bọn trẻ nhỏ phá phách quá lầm, thì có thể nỗi khùng quật lại cái bợn phá phách. Người trung bình thầm nhuần những huyền thoại oai hùng của nước Mỹ, không muốn cho những huyền thoại đó tan vỡ, cho nên không chấp nhận một sự thất trận nhục nhã, và vì đó đối với chiến tranh VN, tip người trung bình của Mỹ chọn thái độ diều hâu.

Ông Agnew trong hai năm đầu làm PTT còn đóng thêm một vai trò bạc bẽo, được báo chí Mỹ mô tả và châm biếm là vai trò làm cột thu lôi, hứng chịu những sấm sét của sự chỉ trích chính phủ và TT từ phía dư luận và quần chúng. Khi nhiệm vụ này hoàn tất, người ta chợt nhận thấy ông Agnew không phải là người khờ dại, hay nóng tính, hay thù ghét gì bọn phản chiến và Hippy. Nếu ông đã có thái độ, lời lẽ như trước đây, chẳng qua là do một sự tinh toán hết sức kỹ lưỡng, với những mục đích hết sức rõ ràng, và nay khi đã đạt được những mục đích tinh toán trước, thì con người hay nói bỗng trở nên ít nói, con người nói ầu bậy giờ ăn nói dè dặt, không ngoan mục thước.

#### Giải thích mặt trái của chủ thuyết Nixon cho các đồng minh Á Châu.

Điểm then chốt trong chủ thuyết Nixon là sự giải kết, giảm can thiệp của Mỹ vào các quốc gia Á châu. Khẩu hiệu ruột của chủ thuyết đó là « Á châu của người Á châu »,

#### nguyễn hứa đồng



## những mục đích không nói ra của chuyến công du Á Châu của PTT Spiro Agnew

là « Á châu của người Á châu ». Những điều đó nghe không có gì bí hiểm, đáng sợ cho lắm.

Nhưng nếu tìm hiểu kỹ hơn, người ta sẽ thấy rằng giải kết, giảm can thiệp Á Châu của người Á châu có nghĩa là quân Mỹ hiện đang đóng ở các quốc gia Á Châu sẽ giảm bớt, và những khoản viện trợ Mỹ cho các quốc gia Á Châu cũng có thể được giảm bớt.

Muốn giảm quân, giảm can thiệp, giải kết, trả Á Châu cho người Á châu, Mỹ phải tạo ra một số điều kiện thích hợp. Như trường hợp Đại Hàn, thì việc Mỹ đóng quân ở đó chỉ có mục đích để phòng, dẫn mặt đối phương. Viễn ảnh một cuộc tấn công của cộng quân xuống Nam Hàn được các nhà nghiên cứu coi như chỉ là một đe dọa xa xăm, với tỉ lệ vài phần trăm mà thôi. Cho nên ở Đại Hàn Mỹ không cần gì phải để lại một số quân qua đêm, có thể

rút bớt. Ông Agnew đã nói điều đó với các lãnh tụ Đại Hàn: Mỹ rút 20.000 quân trong tổng số 64.000 quân, tức là trên một tỷ lệ gần 1 phần ba. Để cho Đại Hàn yên tâm, ông Agnew chắc là phải giải thích cho người Tổng Thống họ Phác 2 điều: trong tương lai gần cộng quân không tấn công Nam Hàn đâu mà vội lo; để phòng tương lai xa có thể xảy ra một cuộc tấn công ở lại hay tấn công thăm dò của cộng quân Bắc Hàn, Mỹ chịu trách nhiệm cho Đại Hàn những vũ khí và chiến cụ tối tân, trong một chương trình gọi là tối tân hóa quân đội Đại Hàn, và cũng còn có thể gọi là Đại Hàn hóa cái chiến tranh tương lai ở đây, với một phi tần đợt đầu lên đến 400 triệu Mỹ Kim. Phi tần này thực ra Mỹ không phải tìm kiếm đâu xa, mà có thể rút ngay từ khoản tiền chi tiêu cho 20.000 quân Mỹ đóng tại Đại Hàn trong 1 năm,

Nhưng chắc chắn cuộc nói chuyện 8 giờ đồng hồ với Tổng thống họ Phác không phải chỉ có thể mà thôi. Ông Agnew phải được chất vấn về lập trường căn bản của Mỹ đối với VN và Á châu. Ở đây ông Agnew phải nói thật: chủ thuyết Nixon không phải chỉ là 1 lý thuyết suông, mà là một hệ thống hành động mạch lạc, nhằm để đến một kết quả cuối cùng là thanh toán vai trò can thiệp bằng quân sự của Mỹ tại các quốc gia Á châu. Sẽ có một ngày nào đó, tại Đại Hàn Mỹ chỉ còn để lại một phái bộ quân sự vài ngàn người mà thôi. Ngay từ bây giờ Đại Hàn phải được thông báo để chuẩn bị chấp nhận tình trạng này.

Đường lối hành động của Mỹ ở Đại Hàn cũng có thể thành kiểu mẫu cho đường lối hành động của Mỹ ở Thái Lan và Nam VN, nhưng sẽ nhanh chóng hơn, vội vàng hơn. Điều bất ngờ cho các lãnh tụ Á châu, là những lời nói dịu dàng, mềm dẻo, ôn hòa lại từ cửa miệng một nhân vật Mỹ được tiếng là đều báu chúa. Điều đó quan trọng lắm. Giả sử những bồ câu gốc của Mỹ như các TNS Kennedy, Mansfield, Mc. Govern, Fulbright mà khuyên các lãnh tụ Á châu hãy chuẫn bị chấp nhận cái ngày quân Mỹ rút lui khỏi Á châu, thì chắc chắn các lãnh tụ Á châu không chịu tin, coi thường những lời khuyên đó, liệt những lời khuyên đó vào loại những lời nói qua đường. Nhưng khi những lời khuyên nền hòa dịu với đối phương, nền chuẩn bị sống chung với cộng sản, lại từ cửa miệng một nhân vật được tiếng là đều báu chúa, thì tất nhiên phải làm cho các lãnh tụ Á châu suy nghĩ kỹ lưỡng, và coi nó có giá trị lớn lao.

Sau 8 giờ đồng hồ giải thuyết mặt trong, mặt trái của chủ thuyết Nixon chắc chắn Tổng thống họ Phác cay đắng lắm, nhưng cũng phải承认 rằng mà gật đầu đánh chịu vậy. Ghé Đại Hàn trước, rồi mới qua Saigon, ông Agnew có một dụng ý rất thâm trầm. Đồng minh hàng nhất của Nam VN là Đại Han. Một khi ông đồng minh hàng hải này đã đánh chia chấp nhận mặt trái của chủ thuyết Nixon, thì chúng ta có thể nói theo lời bình dân, là sự mây ma ông Nam VN dám chống lại?

Chúng ta thấy ngay ở Saigon không có cuộc thảo luận nào gay go, kéo dài tam giờ đồng hồ. Trong thời gian PTT Agnew ghé Đại Trung, chắc là Tổng Thống Đại Hàn đã có đủ thời gian để chuyển đến TT Nguyễn Văn Thiệu những điểm chính yếu liên quan đến VN, của thảo luận tam giờ giữa TT Đại Hàn và PTT Mỹ. TT Thiệu chắc là đã biết những điều phải nghe, cho nên dù cay đắng cũng đành phải nghe, cho nên dù cay đắng cũng đành chấp nhận. Vả lại TT Đại Hàn Phác Chánh Hy không có mấy ai để chia sẻ nỗi cay đắng, chắc là đã chia sẻ với TT Thiệu, và cũng đã kèm một lời khuyên: thời đó là cái chuyện chẳng đáng dừng, đành chấp nhận và cố mà đợi cho được mọi sự bù đắp xứng đáng. Nhờ sự thông bao đó mà câu chuyện giữa PTT Mỹ và TT Nam VN đã ít tốn thời giờ.



Nhưng PTT Mỹ đã nói gì với Tổng Thống Thiệu?

Khuyên bảo và lừa hụt để đành mạnh thêm nữa chăng? Cam kết sẽ tăng viện trợ kinh tế và quân sự chăng? Bảo đảm Mỹ sẽ không bỏ rơi VN chăng?

Có tất cả những điều đó, nhưng đợt trình bày dưới một quan niệm mới.

Mỹ không bỏ rơi VN không có nghĩa là Mỹ chịu giúp VN đánh Cộng sản đến khi diệt được tên Cộng sản cuối cùng. Mỹ không thể và không muốn làm như vậy và đã từng nói rõ điều đó cho thế giới biết. Mỹ cũng không thể đành cho tình trạng chiến tranh và hòa đàm cù cưa mãi hiện nay, mà phải đem chiến tranh và hòa đàm đến một lối thoát dứt khoát. Ngày bầu cử Quốc hội Mỹ tháng 11 cũng không còn xa lùm, Mỹ rất cần tung ra vài

đòi hoa binh. Có thể là sẽ chẳng có kết quả gì, vì cộng sản không chắc đã dám chấp nhận. Nhưng nếu rủi ro mà cộng sản chấp nhận thì Mỹ đành phải đi vào con đường kết thúc chiến tranh bằng cái gọi là một giải pháp được thương thuyết, như Mỹ đã nhiều lần nói lên. Nếu gặp trường hợp này, thì Mỹ xin các lãnh tụ Á châu trong đó có Tổng Thống Thiệu làm mặt vui chấp nhận cho đảng Cộng hòa được nhờ đài chút. Sự cứng rắn của TT Thiệu trước đây, trong kỳ bầu cử TT Mỹ nhiệm kỳ vừa rồi đã làm cho Đảng Dân Chủ mất Bạch Cung. Lần này Đảng Cộng Hòa đã có kinh nghiệm, không thể đành cho sự cứng rắn không đúng chỗ của Nam VN làm cho đảng này thua ghế tại quốc hội nhiệm kỳ tới.

Chỉ ít lâu sau khi PTT Mỹ rời Saigon, thì kết quả cuộc bầu cử bán phần Thượng Viện VN được công bố, làm một vài người ngạc nhiên: chính quyền đã không có lùm nhùm trò gian lận bầu cử như nhiều người lo sợ, mà đành cảm rằng tổ chức một cuộc bầu cử ngay thẳng, trong sạch.

Tại sao chúng ta lại đem chuyện bầu cử ở VN vào cái bài bàn về những mục đích chuyến viếng thăm Á châu của PTT Mỹ? Xin thưa rằng hai chuyện có nhiều liên quan với nhau. Trong cuộc nói chuyện giữa hai ông Phó Mỹ và Chánh VN, đài bèn đã làm cái việc thông thường là trao đổi quan điểm về những vấn đề ích lợi chung liên quan đến hai quốc gia (vấn đề của các thông cáo chung). Sự trao đổi quan niệm này có thể được mường tượng như sau: VN phải đành cho đại diện một khối đối lập vào Thượng viện để làm mời câu CIS, và chuẩn bị cho một chế độ liên hiệp hình thức trong tương lai. Ba nhân vật Nguyễn Văn Huyền, Trần Văn Hương và Vũ Văn Mẫu đều đành thành một khối liên hiệp nhỏ.

Bằng chứng cho lập luận này là danh sách Vũ Văn Mẫu chiếm số phiếu cao ở những vùng đồng dân cư mực an ninh nhất, và tại các đô thị miền Trung. Tại những nơi mực an ninh, sự chọn lựa của cử tri có thể chịu ảnh hưởng của Cộng sản. Tại các đô thị miền Trung, sự chọn lựa do có thể chịu ảnh hưởng

của guồng máy mệt vụ Mỹ, và khắp nơi chính quyền không dám làm chuyện gì quá lố, quá lộ liễu để giúp gà nhà.

Như thế có nghĩa là có thể giữa Mỹ và CS đã có một sự trao đổi quan điểm mật trước khi có cuộc bầu cử Thượng viện tại VN. Như thế không có nghĩa là liên danh Vũ văn Mẫu là một liên danh CS. Chúng ta chỉ có thể nói rằng liên danh Vũ văn Mẫu là một liên danh mà Cộng Sản có thể tạm chấp nhận được, khi không có ai khác hơn, vừa ý họ hơn. Và Mỹ thì nhất định chấp nhận liên danh Vũ văn Mẫu rồi. Nuôi quân ba năm dung một giờ. Ông Nghị Mẫu đã được guồng máy tuyên truyền và trang điểm Mỹ nuôi từ lâu làm, kéo ra khỏi sự đồ vỡ của đế nhất cộng hòa vừa kịp lúc, và từ đó đến nay, vẫn bảo vệ cho uy tín ông Mẫu không chìm lặn mất. Bây giờ là lúc dùng đến, đời nào Mỹ có thể để hỏng việc.

Vậy là câu chuyện liên hiệp hữu khuynh có thể được trao đổi trong cuộc nói chuyện giữa TT Việt và PTT Mỹ. Ông Phó Tổng Thống Mỹ có lẽ cũng thấy cần giải thích sơ lược cho các nhà lãnh đạo Nam VN hiểu rằng ngày bầu cử quốc hội Mỹ đã gần lâm, và Mỹ cần phải tung ra vài đòn về VN, để lấy phiếu cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong khối cử tri thích hòa bình ghét chiến tranh rất đông đảo ở Mỹ.

PTT Mỹ vừa rời Nam Vang vài hôm, thì ngoại trưởng Kampuchia tuyên bố nước này vẫn chủ trương trung lập, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, và sẵn sàng thương thuyết với cộng sản VN về bất cứ vấn đề gì có tính cách ích lợi chung giữa hai phe. Cũng ngay lúc đó, bên Mỹ 14 nghị sĩ tiếng tăm và thế lực thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ công bố một bức thư gửi cho TT Nixon, đòi hỏi chính quyền Mỹ phải đề nghị một cuộc ngưng bắn tại chỗ với đầy đủ chi tiết kỹ thuật cần thiết. Cùng lúc đó, tại Ba Lê bộ trưởng thông tin Pháp L. Hamon tuyên bố rằng người ta không nên loại bỏ việc Pháp có thể có những cuộc vận động ngoại giao với BV và VC để giúp hòa đàm Ba Lê thoát tình trạng bế tắc. Trong ngày đó, TT

Pháp George Pompidou tiếp kiến ông René Servoise, tổng lãnh sự Pháp tại Hà Nội vừa trở về Ba Lê một tuần sau khi Xuân Thủy đến Ba Lê.

Tất cả những sự kiện thoạt xem có vẻ rời rạc này cho chúng thấy rằng guồng máy vận động hòa bình của Mỹ đang chạy nước rút để kịp tung ra vài đòn hòa bình trước ngày bầu cử quốc hội Mỹ vào tháng 11.

Những đòn hòa bình mà Mỹ có thể tung ra, cũng đã được Xuân Thủy đánh hơi, và lên tiếng nhắn nhẹ : không thể có ngưng bắn trước khi giải quyết các vấn đề chính trị. Một trong các vấn đề chính trị cần được giải quyết trước ngưng bắn là đồng ý hủy bỏ chế độ Saigon và thay thế bằng một chính phủ liên hiệp lâm thời tiền tuyến cử. Trong bức thư gửi TT Nixon, 14 nghị sĩ Mỹ cũng đề cập khá rõ về một chính phủ liên hiệp tiền tuyến.

Như vậy rút tóm các sự kiện gần nhất liên quan đến VN, chúng ta có thể tiên đoán rằng những đòn mà Mỹ sắp tung ra, và đã được PTT Agnew đi thông báo với các lãnh tụ Á Châu, là đòn ngưng bắn và chính phủ liên hiệp tiền tuyến cử.

Đi nhiên là dù có ngưng bắn, Miền Nam vẫn chưa thể gọi là có hòa bình, có thể Mỹ chỉ đề nghị một cuộc ngưng bắn tạm thời, như ở Trung Đông, và trong suốt thời gian ngưng bắn, các cuộc thương thuyết không mang lại kết quả chính trị dứt khoát nào. Nhưng ở miền Nam, trừ thế Mỹ trực tiếp và lớn hơn ở Trung Đông, cho nên Mỹ không lo sợ đối phương lợi dụng thời gian ngưng bắn để bồi dưỡng và phát động chiến tranh dữ dội hơn sau đó. Khi đối phương chấp nhận ngưng bắn, đĩ nhiên Mỹ cũng phải nhận nhủ ngầm đối phương phải cam kết một môt vài điều. Do đó chúng ta nên hy vọng hơn là lo sợ, vì dù sao với ưu thế quân sự và chính trị hiện nay của Miền Nam, miễn đừng sai làm quá nhiều thì trong mọi cơ hội đấu tranh chính trị Miền Nam không đến nổi thua.

### (TIẾP THEO ĐỜI SỐ 49)

Trong bài «Yêu Bác» đăng ở tạp chí văn học số 5-1966, Xuân Diệu đã trích nhiều thơ của Hồ chí Minh kèm theo những ca từ nghe đến phát ngợng :

«Yêu Bác, yêu thơ, yêu tâm hồn và trí tuệ của Bác. Bác là niềm giác ngộ cao nhất của mỗi tâm hồn; thơ Bác là sở hữu sâu sắc nhất của mỗi tâm hồn... «Bác Hồ, cha của chúng con, hồn của muôn hồn», câu thơ Tổ Hữu hôm nay nói hộ tôi lòng yêu thương Hồ chủ tịch. Tôi riêng nói «yêu thương» vì dĩ nhiên là chúng ta kính yêu Bác, nhưng hôm nay, tôi muốn nói rằng : yêu thương lên đến cao là kính yêu, kính yêu lên đến cao là yêu thương (tr.11).

Xuân Diệu đã chọn lọc được những vần thơ đặc ý nhất liệt kê sau đây trong số hơn 100 bài của cuốn Nhật Ký trong tù :

Sớm dậy người người đưa bắt rận, Tâm giờ, cơm sáng kẽng vang rỗi...

Hai giờ ngục mở thông hơi Tú nhàn ngang mặt ngầm trời tự do

Họ Hồ muốn bắt chước giọng thơ Tú Xương nhưng dù có đi đổi hia bảy dặm cũng không theo nổi, Chẳng hạn như bài tá «Song cõ Nam Định» của ông Tú Vị Xuyên :

Hà Nam danh giá nhất ông có Trông thấy, ai ai chẳng dám hờ Hai mái trống tung đánh chửi dót

Tâm giờ chuông đánh phai năm

Người quên mất thê áu trời cõi Chó chạy ra đường có chủ lo Ngờ ngần đi xia may vờ được Phen này át hẳn kiềm ăn to

Và nhiều bài khác nữa mà chắc độc giả đều thuộc nên không trích ra đây. Nhưng những câu thơ trên của họ Hồ lại được Xuân Diệu bốc: «Đứng về nhật ký mà nói, đây là ngòi bút của một phóng viên, ghi nhanh lại sá. Các nét dù là nhô nhát của đời tù cũng không lọt qua mắt tác giả...

Một mặt nữa, người CS VN Hồ chí Minh lại thu hút được cái tình



### THIỆN CẨM

hoa của tinh tinh quần chúng bao đời nay: lạc quan, vui vẻ, trào lòng linh hoạt. Càng đọc đi đọc lại, càng thấy chùm thơ này là một chuỗi ngọc, một tràng hoa duy nhất, liền dính, và các mặt bồ sung nhau, càng đọc càng yêu và quý » (tr 4)

Ngay cả trong bài tá người tù vừa chết bên ông cũng không thấy có câu có chữ nào gây được xúc động cả :

Thân anh da bọc lấy xương  
Khô đau, đói rét, hết phương  
sống rồi  
Đêm qua còn ngủ bên tôi  
Sang nay anh đã về nơi suối vàng

Không phải tôi cố ý bốc thơ  
Hà thượng Nhân nhưng tôi nhớ anh

Ngủ thi ai cũng như lương thiện  
Tinh dại phân ra kẽ dứa, hiền;  
Hiền, dứa phiêu đâu là tinh sắn,  
Phân nhiều do giáo dục mà nén.  
Và có câu như thầy trong số nói  
về trọng lai của khách hàng hay  
như châm ngôn Pháp :

Sự vật xoay vần đà định sẵn

Hết mưa là nắng hứng lên thôi,  
Thơ của tác giả tập Ngục trung  
nhật ký này thật quá cùn kém thơ  
của ông già «cố dấm ăn xôi» Trần  
văn Huong, tác giả tập Lao trung  
lãnh vận (tác giả tự tái bản, Saigon  
1969). Có lẽ nên trích mấy đoạn  
trong tập Lao trung lãnh vận này  
để độc giả có dịp tiện so sánh.

Người đời thường bảo «Dị  
tường tài hữu kỳ tài» như nhát lá,  
nhì lùn... thế mà tác giả lại đâm  
ngông làm ra bài Dị tường bất tài :

Cũng dự phong lưu lúc ở ngoài,  
Vào đây nhìn mũi chẳng ra ai.  
Mặt mày ủ rũ, râu đậm miêng,  
Đầu cổ chom bom, tóc liếm tai.  
Rang cổ vàng chùi hồi thum  
thẩm,  
Áo quần không giặt ngửi khai  
khai.  
Chưa bao lâu, đã thay hình  
dạng;  
Dị tường, than ôi ! lại bất tài !

Khi nghe tiếng ca hát buồn thảm  
từ xà lim xa vọng lại :

Nỉ non máu nghẹn lời yêu nước,  
Tê tái sầu nung hận mất nhà  
Oán dậy ào ào : cây núi đồ ;  
Hòn tuôn cuộn cuộn : suối ngàn  
sa.

Trở lại thơ họ Hồ, công bằng  
nhà nói, ông cũng có 1 vài bài khá  
đỗ, chẳng hạn :

Nghìn dặm băng khuàng hồn  
nước cũ

Muốn tờ vương vấn mộng sầu

ngay.

Ở tú nam trọn thân vô tội

Hoá lệ thành thơ tả nỗi này.

hoặc :

Ngày đi, bạn tiễn đến bến sông.

Hẹn bạn về khi lúa đỗ đồng ;

Nay đã gặt xong, cây đã khấp

Quê người tôi vẫn chốn lao lung,

Nhưng nếu đem so sánh với cái

khi thế cách mạng trong thơ Phan

bối Châu hay thơ Phan Chu Trinh

thi thơ của họ Hồ vẫn còn nhiều

thua sút.

Còn về những bài thơ làm khi bị  
giải đi đọc đường kè ra cũng có  
câu trả lời, đoạn khá hay bài trả lời, như:

Chưa xa chuông giục người  
nhanh bước  
Trẻ dắt trâu về, tiếng sáo bay

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,  
Chòm mây trời nhẹ giữa tầng  
không,  
Cô em xóm núi xay ngô iỏi,  
Xay hết lò than đã rực hồng.

Độc giả có thấy những câu trên  
có họ hàng với những câu trong 2  
bài « Qua đèo Ngang tức cảnh » và  
« Chiều hôm nhớ nhà » của bà  
Huyện Thanh Quan ?

Áy thế mà Xuân Diệu cứ  
khăng khăng bảo rằng : « Tập  
thơ nhật ký trong tù đúng vô song  
trong văn học nước ta, vì nó là  
những tiếng tăm hồn của Hồ chủ  
tịch. Trên trường thơ thế giới, nó  
cũng gây những sóng dội vang đặc  
biệt » (tr. 4)

Có lẽ chính Xuân Diệu cũng  
nhận rõ những điểm tầm thường ấy  
nên đã vội dùng từ ngữ khoa  
trường và nguy biện để lấp liếm :  
« Thơ Nhật ký trong tù, theo ý tôi,  
rất dễ và rất khó. Dễ là dễ hiểu,  
giản dị, gần gũi với mọi người, các  
bài đều có cơ sở đầu tiên ở thực  
tế, dễ thông cảm. Nhưng nếu chưa  
nâng tâm trí mình lên đúng mức,  
thì chưa thấy hết cái tinh túy ở  
bên trong thơ, cho nên nói là rất  
khó. Nói ai đọc cứ quen tim theo  
những thị hiếu thông thường thích  
lời thơ phải hoa mỹ như cô gái đeo  
nhieu nǚ trang, thích vị thơ phải  
chua, cay, ngọt, béo đậm mạnh vào  
lưỡi, thì người ấy sẽ thấy thơ này  
bình thường quá. »

Phải ở trong cái không khí cao,  
sáng của trí tuệ này, phải nói liền  
mạch, với trái tim rất nhân tạo  
này thì mới nhận được hết cái chất  
thơ quý này... Cái hay vô song của  
tập thơ là chất người cộng sản Hồ  
chi Minh, được tạo trong lò hun  
đúc của Lê Nin, và vẫn mang cái  
tinh anh của Nguyễn Trãi, Văn  
Thiên Tường... (tr. 4)

Trong tập Ngục trung nhật ký  
ta còn thấy họ Hồ trở tài làm thơ  
không khí như kiêu Cao bá Quát ngao  
nghe. Khi đi Nam Ninh, ông Hồ đã  
tả :

Hôm nay xiềng xích thay dây trói  
Mỗi bước leng keng tiếng ngọc  
cung.

Hoặc khâu khí loại thơ Lè  
thánh Tôn, trong bài Họ đánh cờ :  
Thiên binh vạn mã đuổi nhau  
ho i

Về thơ kiêu khí nói chung, các  
nhà phê bình văn học đã đánh giá  
trị và đặt nó vào 1 chỗ ngồi rất  
khiêm nhường trong lãnh vực văn  
chương rồi, vậy tưởng không cần  
bàn thêm về loại của ông Hồ làm  
nữa.

Trong thời kỳ kháng chiến và  
cả sau này, những bài thơ họ Hồ  
làm đều nặng về thù tạc. Đầu năm  
1947, cuộc họp đầu tiên của Hội  
Đồng chí phủ VM ở trong một  
cái miếu trên chiến khu Việt  
Bắc. Các nhân vật trong chính  
phủ đốt lửa ở ngay miếu, nướng  
ngô ăn. Hoàng hậu Nam, thứ trưởng  
Bộ Nội Vụ, vừa đưa thịt rừng săn  
được về. Bữa cơm có thịt lợn rừng  
Hồ chí Minh đổi cảnh sinh tình (!)  
làm 1 bài thơ rằng :



Cảnh rừng Việt bắc thật là hay,  
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.  
Khách đến thi mời ngô nếp nương  
Sàn vè thường chén thịt rừng quay  
Non xanh nước biếc tha hồ dạo,  
Rượu ngọt chè tươi mặc súc say,  
Kháng chiến hành công ta trở lại  
Trăng xưa hạc cũ với xuân này.

Những bài họ Hồ làm trong mỗi  
dịp sinh nhật của ông, Hôm 19-5-50  
ông Hồ đã nói trước đám đông  
người đến chúc thọ : « Tôi có mấy  
câu thơ cũng chỉ là khoai khoai  
sắn sắn xin đọc ra đây » :

Sáu mươi tuổi hãy còn xuân  
chán,  
So với ông Bành Tú vẫn thiếu  
niên

Ấn khoé, ngùn ngon, làm việc khoé  
Trần mà như thế kén gì tiền.

Những câu không mấy sáng giá  
đó đã được Xuân Diệu bốc xắp  
rằng : « Đúng là tinh chất của Bác  
Hồ chứ không ai khác. Trí tuệ Hồ

chủ tịch luôn luôn động, như lửa  
não tí tách, Bác không thích những  
nghĩ thức cứng đờ câu thúc, luôn  
luôn Bác muốn tự nhiên, thoái mai,  
xuất phát từ tình cảm chân thật....  
« Siron như tiêng » đối với Bác, là  
ân khoé, ngùn ngon, làm việc  
khoé, là có sức khoé để mà hết  
sức làm việc, cái vui sướng lớn  
nhất của người CS là đấu tranh,  
làm việc ! »

Tìm hiểu thơ của ông Hồ chí  
Minh, chúng ta không thể không  
nhắc đến những bài thơ bằng chữ  
nho của ông. Cái điều chúng ta lấy  
lầm là ông Hồ luôn luôn khuyên  
người khác nói và viết giản dị,  
thiết thực « như cù khoai và bắp  
ngò » thế mà ông lại sinh làm thơ  
chữ nhỏ ! Nhiều người cũng đã  
ca tụng hết lời cách nói và viết của  
ông, như Trường Chinh ghi nhận  
rằng : « Về văn phong, cách nói và  
viết của Hồ chủ tịch có những nét  
rất độc đáo : nội dung khẳng khái,  
thứ nhất, đi sâu vào tình cảm con  
người, chính phục cả trái tim và  
của người ta; hình thức sinh động,  
giản dị, dễ hiểu, giàu tính dân tộc  
và tính nhân dân. Người rất ghét lý  
luận suông, rất ghét văn chương sáo  
rỗng, nhạt nhẽo : rất ghét nói hoặc  
viết dài dòng, khó hiểu, lủng củng,  
lảng nhảng và kiên quyết phản đối  
dùng chữ nước ngoài một cách  
không cần thiết » (Trường Chinh,  
sách đã dẫn, trang 65). Ấy vậy mà  
không hiểu sao vào dịp kỷ niệm  
sinh nhật ông năm 1953, ông đã  
làm một bài thơ « bằng chữ nước  
ngoài một cách không cần thiết »

này sau :

Nhân vị ngũ tuần thường thán  
lão

Ngã kim thất cửu chính khang  
cường

Tự cung thanh đậm tinh thần  
sáng

Tổ sự thung dung nhật nguyệt  
tường

Tạm dịch :

Người chưa năm chục đã than già  
Ta thật khang cường tuổi sáu ba

Giản dị bữa ăn, tâm tri sáng

Ung dung xét việc tháng ngày xa.

Người Việt làm thơ chữ nhỏ đã  
là một việc không giản dị, lại đến  
khi muốn nói « ta nay 63 tuổi » mà  
phải dùng lối chơi chữ bí hiểm

thất cửu » để bắt người đọc ngừng  
lại, làm một phép nhảm nhí 7 x 9 :  
63, rồi mới được đọc tiếp, nếu không  
se làm với 79 tuổi, như vậy thì giản  
đi cái nỗi gì ?

Trong 1 bài thơ của Bạch Cử Dị  
đời Đường cũng có lần thấy tác giả  
kể rằng mình 73, nhưng đọc không  
thấy khó hiểu như lời kể của họ Hồ  
vì ông đã dùng « thất thất tam » như  
một lịnh tự đặt lên phía trước :

Triệu thôn hồng hạnh mồi niên  
khai

Thập ngũ niên trung khán kỹ  
hồi

Thát thập tam nhân nan tái đào  
Kim Xuân lai thị biệt hoa lai

Tạm dịch :

Triệu thôn, hồng hạnh đỗ hàng năm  
Mười lăm năm đã tới tham bao hồi

Bảy ba, lão khố khó lại chơi  
Xuân này lại, để gửi lời biệt hoa.

Tôi thấy họ Hồ là một người rất  
sinh làm thơ chữ nhỏ và hay nhớ  
những bài thơ của các đại thi hào  
Trung quốc. Ngay trong bản di  
chúc, cũng thấy ông bày tỏ : « Ông  
Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi  
tiếng ở Trung quốc đời nhà Đường  
có câu rằng : « Nhâu sinh thất thập  
cô lai hi » nghĩa là người thọ 70 xưa  
nay hiếm » nám nay tôi vừa 79 tuổi  
đã là lớp người xưa nay hiếm. » (Nhật báo Hà Nội Mới, số 508 ngày  
10-9-69). Vì thế ta không lấy làm lạ  
khi thấy những bài thơ trong cuốn  
Nhật ký trong tù đều làm bằng chữ  
nho, và ngay 4 chữ « Nhật ký trong  
tù » cũng do những chữ « Ngục trung  
nhật ký » mà ra.

Bài thơ « Nạc hữu chi thê thảm  
giam » của họ Hồ thấy rập đúng  
theo khuôn bài sau đây trong tinh  
sử :

Quân tại Tương giang đầu,  
Thiếp tại Tương giang vĩ  
Tương tư bất tương kiến  
Đông ẩm Tương giang thủy.

Tạm dịch :

Chàng ở đầu sông Tương,  
Thiếp ở cuối sông Tương.

Nhớ nhau không thấy mặt nhau  
Tuy cùng uống nước sông  
Tương

Cái hay của bài trên là ở chỗ  
dùng ngữ láy đi láy lại được chữ  
cùng ài « tương » để tả cái buồn  
tiệp điệp day dứt người vợ nhớ

chồng, còn trong thơ họ Hồ thì  
không thấy vận dụng được cái xảo  
thuật ấy :

Quán tại thiết song lý,  
Thiếp tại thiết song liền,  
Tương cận tại chỉ xich  
Tương cách tự thiên uyên ;  
Khải bất năng thuyết đích,  
Chỉ lại nhẫn truyền ngôn ;  
Vị ngôn lệ dĩ mẫn,  
Tinh cảnh chán khả liên.

Dịch thành bài « vợ người bạn  
tù đến thăm chồng » :

Anh đứng trong cửa sắt,  
Em đứng ngoài cửa sat,  
Gần nhau trong tắc ngang,  
Mà biển trời cách mặt.  
Miệng nói cuồng nèn lời,  
Nói lên bằng khoé mắt  
Chưa nói, lệ tuôn đầy,  
Tinh cảnh đáng thương thật !



Bản về thơ của họ Hồ, có lần  
tôi thấy anh đồ họa Lam Giang của  
nhật báo Tiền Tuyến đã phát biểu  
như sau : « Nhiều khách lớn chỉ lớn  
vì sự nghiệp, vì tư tưởng, vì đức  
tinh của họ. Không phải luôn luôn  
vì tình cảm. Thế nhưng thơ lại là  
cái thâm trầm nhất trong con người.  
Thơ khó mà nói dối được, nếu  
không thi nhà thơ không phải là  
nhà thơ nữa. Thành thử, lẽ tất nhiên  
họ chẳng có lợi gì mà bộc lộ thâm  
tâm họ ra. Trong những con người,  
như cụ Hồ chí Minh, trí tuệ và tình  
cảm chỉ là một. Giữa con người  
công và con người tư không có cửa  
bí mật. Cùng một ánh sáng phát ra  
từ sự đau khổ đã tạo nên lý trí và  
tình cảm, đã tạo nên con người  
hoạt động và nhà thơ ».

Một hữu tự do chân thống khổ  
Xuất lung đã bị nhân chế tài  
Lung khai chi thi đỗ bất thống  
Đỗ thống chi thi lung bất khai !

có nghĩa là :

Bị mất tự do chân thống khổ  
thống khổ.

Ra lồng cũng bị người ta định  
đoạt

Cửa lồng mở ra thì mình không  
đau bụng

Khi mình khó chịu, đau bụng  
thì cửa lồng lại không chịu mở

ra.

Lam Giang giáng một búa rắng :

« dù chính trị nguy hiểm thì phải nằm  
xà lim, đó là sự thường. Và người  
tù trong cùi sat có thể làm thơ để  
giải buồn. Đó là chút quyền tự do  
còn sót lại của người tù, không  
nên làm hại vệ sinh công cộng mà  
thôi... Cảnh khổ đau bụng, khó  
chịu, nhiều người tù đã trải qua,

nhiều không ai làm thơ về chuyện  
cần thiết thứ tư này. Họ Hồ quá có  
can đảm. Tuy có can đảm nhưng  
đâu phải là lời châm ngòi như Hoài  
Thanh đã uốn lưỡi hết sức tàn  
dương. (Tiền Tuyển, ngày 11-9-69).

Chúng ta đã lướt mắt một vòng  
rộng lớn quanh chân trời thơ của  
Hồ chí Minh để nhận định một cách  
rất khách quan rằng thơ của « Bác »  
không có gì. Rất có thể đúng khi có  
người cho rằng họ Hồ là người rất  
thông minh, quyền biến mưu mẹo  
nhưng bên cạnh đó đừng có làm để  
ghép một cách khiên cưỡng rằng  
1 người chính trị cao như Hồ chí  
Minh cũng là một nhà thơ tài ba  
xuất chúng. Hai cái đó không có  
định dấp gì với nhau cả. Chúng tôi  
hoàn toàn không đồng ý với Phan  
Nhuận, người dịch tập Nhật ký trong  
tù, khi ông quan niệm rằng :

«Những chánh khách lớn chỉ lớn  
vì sự nghiệp, vì tư tưởng, vì đức  
tinh của họ. Không phải luôn luôn  
vì tình cảm. Thế nhưng thơ lại là  
cái thâm trầm nhất trong con người.  
Thơ khó mà nói dối được, nếu  
không thi nhà thơ không phải là  
nhà thơ nữa. Thành thử, lẽ tất nhiên  
họ chẳng có lợi gì mà bộc lộ thâm  
tâm họ ra. Trong những con người,  
như cụ Hồ chí Minh, trí tuệ và tình  
cảm chỉ là một. Giữa con người  
công và con người tư không có cửa  
bí mật. Cùng một ánh sáng phát ra  
từ sự đau khổ đã tạo nên lý trí và  
tình cảm, đã tạo nên con người  
hoạt động và nhà thơ ».

Thơ của họ Hồ không có hồn,  
không gây được xúc động. Phải  
thành thực mà nói như vậy. Còn  
chuyện bèn kia khen, bèn này phi  
báng điêu đó tưởng cũng không  
ngạc nhiên lắm. Đặc biệt có một  
bài gày được xúc động mà lại là  
thứ xúc động mạnh tột độ, 1 thứ  
tác dụng cùng hung cực ác làm  
hàng vạn đồng bào vô tội ở MN  
phải chịu chết thảm trong dịp Tết  
Mậu Thìn 1968. Bài ấy là một th  
mật lệnh tổng tấn công :

Xuân này hơn hẳn mấy xuân  
qua

Thắng trận tin vui khắp nước

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ  
Tiến lên ! Toàn thắng at về ta.

THIỆN CĂN

# TRUNG THU

## tết của người lớn !

TÊ ĐÊ

Năm nào thì Tết Trung Thu cũng theo vòng xoay của địa cầu trở lại, Tết Trung Thu vẫn còn đó nhưng thực sự nó đang mất dần ý nghĩa trong một khung cảnh cũng đổi thay của xã hội. Nhi đồng Việt Nam ngày nay cũng không phải là nhi đồng của thời ba, bốn năm chục năm trước, thời mà thế hệ người lớn này cũng là trẻ con !

Tết Trung Thu đã mang những màu sắc mới.

Nhi đồng của thành thị thì bị những cao ốc ngắt ngẫu che lấp trăng. Tầm mắt của trẻ con đã bị những vật vẩn minh vây kín. Trong khi đó nhi đồng của nông thôn, của « người cầy có ruộng ». Còn được trông thấy trăng, thi lại không dám rước đèn vì sợ « lò mực tiêu », vì sợ đạn từ đất xoáy ngang, từ trời túa xuống, những đạn chẳng biết của phe nào phía nào (!) bởi đòi khi cũng có những vụ tên bay đạn lạc, lộn mực tiêu !

Chị Hằng và chú Cuội cũng không là câu chuyện thơ mộng kề vào dịp Trung thu. Nhi đồng Giao Chỉ nhất là Giao Chỉ Miền Nam đã biết chị Hằng và chú Cuội chỉ là truyện lão lếu của người lớn pha cho



vui ! Qua băng tần 9, và băng tần 11 con nít Giao Chỉ biết rõ chị Hằng chỉ là một khối tròn lỗ chỗ. Chị Hằng chỉ là một mảnh đất cát vòng cung để các phi hành gia Mỹ của phi thuyền Apollo dẫm lên tai bài !

Trăng bây giờ vẫn đứng đó, vẫn sáng tròn trên bầu trời đêm Trung Thu (nhưng nó đã mất chất huyền thoại). Những cụ già không còn có nhiều dịp để kể cho cháu nghe về Hàng Nga nữa.

Những chiếc đèn cũng không phải chỉ có trăng, sao, tôm, cá, bướm hoa mà cũng xuất hiện những thứ khủng khiếp mang chết chóc như xe tăng, tàu bè, phi cơ phản lực, chiến hạm, hỏa tiễn...

Những đồ chơi cũng có cả xe quân cảnh, M16, tiểu liên, đại liên, hỏa tiễn Hawk. May mà những nhà chế tạo đồ chơi chưa làm mìn claymore, plastic, hầm chông...

Nhi đồng Việt Nam nếu có được may mắn rước đèn, phá cỗ Trung thu cũng là một cuộc rước đèn dưới ánh trăng cùng ánh hỏa châu vây bầu trời, tiếng trống múa lân cũng lẫn tiếng hú hét hùng của xe cắp

chu, xe Cảnh Sát, tiếng nổ khủng khiếp của lựu đạn, plastic, mìn, đại bác, bom, súng cối...

Từ máy vé tuyến truyền thanh, truyền hình, từ những buổi lễ tổ chức Trung thu cho trẻ con ở Tòa Đô Chánh, Dinh Độc Lập bài ca con nít vang lên thật tung bừng :

« Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường... »

Các em nào có được rước đèn khắp phố phường nữa. Vì bộ mặt của phố phường bây giờ đã đổi thay. Đổi thay đến nỗi lòng người lớn. Đến bàng hoàng trẻ thơ. Cha mẹ nào dám để con cái lêu bêu đi khắp phố phường thời buổi này. Phố phường bây giờ trước hết là của cảnh sát dã chiến, của quân cảnh hỗn hợp, em bé nào lộn xộn đi gặp lựu đạn cay là bỏ đời. Nước mắt nước mũi chảy ra cay xè, nếu may mắn không nón mũ thì về được đến nhà cũng khóc người. Phố phường bây giờ là của luật giang hồ, luật hè phố không ai có thể trách được kẻ đã làm ra luật hè phố. Vì những kẻ đó mãi mãi là những kẻ bất hạnh, không một ai đoái hoài. Em bé nào, trẻ thơ nào còn dám len chân sát cánh bên những du thủ du thực, bèn những bọn người rữa nát, lưu manh, tội lỗi vi tuyệt vọng.

Vùng không gian tự do của các em đã hạn hẹp, đã quá hạn hẹp. Cha mẹ các em nghèo khổ, cùng nằm trong những ngõ hẹp lầy lội, trong những căn nhà lá sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào. Em nhỏ nào dám rước đèn, dám đốt nến trong nhà, có ngày sẽ không còn một mái lá đề ở, một manh áo che thân. Ở trong nhà không được, ra đến ngoài càng lung tung hơn. Đường phố bây giờ toàn xe mười bánh chạy rầm rầm, toàn những đoàn công voa nối tiếp nhau, người lớn cũng còn xanh mặt nữa là trẻ con. Thế nên các em luân quẩn, không lối thoát. Trong nhà mẹ mắng sợ cháy nhà, ngoài đường sợ xe cát, chỉ còn có trước cửa nhà, trước cửa nhà thôi nhà, đừng có lép phéng sang nhà bên cạnh, con nít khác nó đánh cho vỡ đầu, nếu không cũng cãi nhau ôm tôi, rồi bố mẹ này cãi nhau, uýnh nhau với bố mẹ kia. Rút cục tụi nhóc con thận mặt, nhìn nhau bơ vơ, không biết làm cách nào để rước đèn Trung Thu của mình nếu may mà bố mẹ còn có tiền mua đèn.

Như vậy, Trung thu là gì ? Có phải là một miếng mồ dù trước miệng mèo mà con mèo thèm rỗ dài vẫn không được ăn. Các em dán mũi vào những tủ kính, những gian hàng đồ chơi. Miếng mồ dù trước con mèo khiêu khích thật, Hai ngàn, ba ngàn một cái xe tăng mô phỏng một trò chơi giết người. Năm ngàn một con búp bê, thời chẳng thà về bế em cho mẹ. Người lớn chính đã khiêu khích các em khi sáng chế những đồ chơi đó. Các em nhìn những đồ chơi chúng hứng, rõ ràng nó không làm ra cho mình. Nó không làm ra cho mình mà nó lại ảnh hưởng xa xa đến mình, con nít trở về nhà thêm khát món đồ chơi. Từ đó đầu óc em ám ảnh bởi xe tăng, bởi súng M.16, bắn cũng nổ đòn tan như Vic Morrow trong Combat, như những anh hùng thiện nghệ trong Bonanza.

Vậy thì Trung thu chỉ là cái cớ để người lớn tiếp tục cái chu kỳ tham nhũng, cái sinh hoạt thường trực của Miền Nam này. Người lớn đã dùng bánh, dùng đèn, dùng đồ chơi của con nít để biểu xem các xếp của mình, một hình thức đút lót kin đáo nhất nhưng cũng hiệu quả nhất của lớp người lớn dồn hèn ! Phải gọi Tết Trung Thu là Tết của người lớn mới đúng !

Trong những điều kiện bi đát như thế, người viết muốn kêu gọi các bậc cha, anh nên xét lại cách đối xử với các con nít hàng ngày, đối xử với chúng như ngày nào cũng là một Tết Trung thu của chúng. Bởi những nhí đồng VN vô tội, một thứ « đầu xanh » đã tội tình giù !

Qui vị hãy nghĩ tới tình trạng đau thương của con trẻ VN. Chúng đã chết vì mảnh bom đạn của người lớn, chúng đã bị người lớn dồn vào thế đói khát, chúng đã bị ném vào những tội lỗi. Đã có nhiều đứa con gái 10 tuổi đã làm nghề dát khách, đã có những đứa 8, 9 tuổi đã làm nghề cướp giật. Số thiếu nhi phạm pháp tại đây đã tới con số khủng khiếp. Chúng là nạn nhân của người lớn. Chúng đã và đang bị người lớn giết dần. Tâm hồn chúng bị xã hội bẩn thỉu đày độc dần.

Người lớn hãy thông cảm hơn, cởi mở hơn, đổi xử « *chiều* » với con nít hơn, bởi chính cuộc sống thường ngày của chúng đã là những đòn trừng phạt nặng nề bỗn bềnh chúng rồi. Ở trường, tôi muốn nói đến những năm tiêu học, chúng cũng là nạn nhân của nhiều thứ ! Chúng đã học trong những điều kiện thiếu thốn. Chúng chỉ được học bằng tưởng tượng, học một cách không hứng thú bởi không có đủ học cụ !

Ngoài đường phố chúng chỉ được người lớn dạy những trò đều cảng, dã man, bẩn thỉu, ma giáo, đánh lộn, chửi thề, xét giấy, huýt còi phạt.

Trong gia đình đa số con nít chỉ được cha mẹ nuôi ăn (cũng là điều may mắn cho chúng làm rồi) chứ không được hưởng dẫn, được giáo dục đúng mức. Chúng đã học è a, đê trả bài cho cô giáo, thầy giáo như một con vật. Điều đó cha mẹ chúng không biết tới hoặc biết nhưng cũng bất lực. Chúng lại còn bị Tivi đầu độc đều cùng cực, vì ở Giao Chỉ chưa có những băng tần, những chương trình dành cho trẻ em. Với băng tần 9, băng tần 11 trẻ con đã được xem những cảnh hôn hít tai bài, đánh đấm, giết chóc như điện, la bét om xóm như giặc. Trừ những chương trình giáo dục, những chương trình khác chỉ là những liều thuốc nguy hiểm giết dần tâm hồn đẹp của con nít Giao Chỉ !

Tóm lại, nhi đồng Việt Nam đã bị xô xuống một cái vực khủng khiếp, nhiệm vụ của người lớn, của các bậc cha anh là phải cứu chúng thoát, cứu chúng bằng cách đổi xử tử tế đúng mức với chúng hơn, thương yêu chúng họ ; thương dân chúng một cách khoa học hơn. Nếu được như thế mỗi ngày đều là một Tết Trung Thu vui vẻ nhất cho chúng rồi. Hãy nghĩ tới chúng ngay từ phút này và xin ơn trên phù hộ quý bạn người lớn !



## Hồi ký của 1 người biết quá nhiều

của PHẠM VĂN BÌNH  
tự VĂN BÌNH

(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 49)

### Máy cuộc gặp gỡ ở Hong Kong

Trước hết, tôi muốn những bạn đọc theo dõi thiên hồi ký này thông cảm nỗi thắc mắc, sự dè dặt, nếu không phải là sự lo âu của người viết, khi tôi di dời vào quãng đời chánh trị của Bảo Đại, và bắt đầu giải thích « lá bài Bảo Đại ».

Tôi trở lại nghè viết báo, sau 20 năm phiêu bạt giang hồ, cũng vì một chút duyên văn.

Hồi tôi mới ở Pháp về, anh Phan huy Chiêm một bạn thân cũ ở Thái Bình, từ 3, 4 chục năm về trước, cùng anh Chu Tử lại thăm tôi ngỏ ý muốn tôi cộng tác với báo Đời và viết một thiên hồi ký về quãng đời làm văn, làm chánh trị và nhất là quãng đời hồ hải phiêu lưu của tôi cùng vua Bảo Đại.

Anh Phan huy Chiêm là bạn cũ, anh Chu Tử vừa là học trò của Khái Hưng vừa là bạn thân của Trần Tiêu, hai nhà văn của Tự Lực Văn Đoàn, hai ông anh quá cố của tôi. Ngoài ra, khi tôi về đến đất Saigon được nghe bạn bè thân hữu và gia đình nói Cha Tử là một nhà văn độc đáo, có một tinh thần bất khuất. Tôi liền có thiện cảm. Khi được Chu Tử mời cộng tác, tôi không ngần ngại chút nào, quả quyết nhận lời ngay. Dần dần được Chu Tử giới thiệu với anh chị em cộng sự Báo Đời, tôi rất ưa thích cái tình thần Lương Sơn Bạc eo vắn bao trùm tòa soạn báo Đời.

Khi tôi kể qua những mục tôi định viết trong thiên hồi ký của tôi, anh Chu Tử nói anh sẽ nghĩ mặt

cái tên thực hấp dẫn và tự anh sẽ giới thiệu hồi ký đó với bạn đọc.

Vì thế nhan đề « Hồi ký của 1 người biết quá nhiều », xin thanh minh là của Giám đốc Chu Tử chứ không phải là sự lo âu của người viết, khi tôi di dời vào quãng đời chánh trị của Bảo Đại, và bắt đầu giải thích « lá bài Bảo Đại ».

Ký giả Văn Bình, từ ngày viết phóng sự cho Phong Hóa Ngày Nay, cộng tác với Lê Phong phóng viên (Thế Lữ) bao giờ cũng biết người và biết mình, không hè tự cao tự đại. Trái lại, Văn Bình còn nhún như con chi chi, tuy Văn Bình chưa biết con chi chi nó là con gì và tại sao nó lại nhún.

Kể chuyện cà kè dê ngỗng ra đây, cũng không ngoài mục đích thanh minh thanh nga (Văn Bình phải tập ăn tập nói cho hợp thời và đúng điệu) để khỏi có sự ngộ nhận là ký giả ngạo nghễ cho mình từng trải hơn đời và biết quá nhiều.

Sự thực, Văn Bình nhận định một cách đơn dản mình biết cái cóc gì hơn ai và biết nhiều thì đã ăn cái giải gì ?

Chẳng qua Chu Tử vì tình bạn đe cao Văn Bình lên, thời phông đời chút, đe Văn Bình lấy le với anh em và đe mỗi tuần « nhà ngọc phun châu » cho Báo Đời chứng mươi trang giấy. Có thể thôi.

Tuy nhiên, viết về đời làm báo, đời múa vợt, đời ở tù, hay mấy nhà cách mạng chánh trị đã sớm du lịch, bên kia thế giới như các cụ Nguyễn Hải Thần, Hồ chí Minh Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Vĩnh Phạm Quỳnh, Ngô Đình Diệm,

Nguyễn trường Tam, Nguyễn trưởng Long, Khái Hưng, Thạch Lam, Văn Bình thấy nó dễ dàng, trời chày, thoải mái làm sao, ngoài ra Văn Bình còn thấy cả cái hứng thú kẽ lại một vài kỷ niệm vang bóng thời xưa.

Nhưng viết về Bảo Đại ?

Một vấn đề tế nhị, nếu không phải là nan giải.

Từ lâu, Bảo Đại đã thành một ánh tượng trên đất nước này. Thời Ngũ Triều, muốn thực hành chủ nghĩa « duy ngã độc tôn », một số cán bộ tuyên truyền « Ngũ Tông Thống muôn năm » lợi dụng sự vắng mặt của Bảo Đại đặt ra những huyền thoại bêu xấu danh nghĩa Bảo Đại, chôn vùi tên tuổi Bảo Đại.

Được tin này ở bên Pháp, Bảo Đại chỉ mỉm cười chua chát : « Tôi không có gì đáng nói và đáng tuyên bố ».

Sự im lặng là một thứ trả lời.

Từ hồi tôi về nước, thường có dịp mạn đàm với một số anh em tài xế và sy-kô-lô. Bước chân lèn xe, anh em bắt chuyện ngay. Họ than phiền vật giá leo thang, đời sống mắc mớ. Họ nói ông Diệm lật ông Bảo Đại rút cục cũng bị chôn vùi dưới ba tấc đất, và còn chết một cách ấm ức. Ông Bảo Đại từ bỏ ngôi vua, không tham quyền cố vị nên ông ta còn sống khơi khơi. Ông không bỗng ai, không chém giết ai, không thả ai vào chuồng Cọp, nên ông ta còn được hưởng tuổi trai.

Tôi thầm nghĩ đây là những bài học luân lý bình dân, rẻ tiền,

nhưng dù sao cũng là những bài học luân lý.

Đi sâu vào chánh trị, mặc dù sống trong thân mật, trong tâm sự của ông hàng mấy chục năm trời, tôi vẫn thấy có sự dè dặt, có sự kín hờ, có sự thử thách, có sự thầm lặng.

Đó là những điều làm cho tôi chán ghét chánh trị, và làm cho Bảo Đại khi nói đến chánh trị đã đề lò ra nét mặt đăm chiêu, buồn rầu.

Trong cuộc đời lưu vong ở hải ngoại, lúc ở Côn Minh, khi ở Hương Cảng, chúng tôi đã sống những ngày đen tối, thiếu thốn, nhưng thực là thanh thản.

Từ lúc chánh phủ Pháp móc nối với Cựu Hoàng để di đến một cuộc diễn định chính thức thì cuộc đời Bảo Đại đã trở nên phiền phức, phủ phiếm giả tạo, nếu không phải là hoàn toàn giả dối.

Chính khách, cách mạng trong nước, ngoài nước, kéo lại dòng hơn những buổi chợ phiên. Những lời tào tung, những lời suy tôn, nghệ thuật « nàng bi » bốc thơm được phổ biến một cách trắng trợn, trắng tráo.

Một hôm nhân lúc nhàn rỗi, tôi than phiền với Cựu Hoàng : « Dân Annam ta, nhất là các ông trí thức quốc gia, lão thành cách mạng lúc nào cũng hô hào độc lập thống nhất nhưng kỳ thực ông nào cũng áp ủ cai mộng Tông thống, Bộ trưởng, tranh bá đồ vương, mưu cầu địa vị danh lợi. Ngày nay thấy cờ đã trở gió, các ông biến Hương Cảng thành Triều đình Huế thứ hai, đi lại tấp nập như đi chợ, mục đích được Cựu Hoàng chú ý đến và khi Cựu Hoàng hồi hương, các ông sẽ chiếm một địa vị trong CP. Chả bù cách đây vài tháng, lúc vua tôi mình ăn mỗi ngày một bữa, chả có chính khách nào đến thăm.. »

Cựu Hoàng mỉm cười trả lời :

« Ông làm cách mạng mà vẫn deo nặng tâm hồn hướng đạo, muốn ai cũng thẳng thắn, thực thà, đâu có được ! Đời là thế ! Người ta chỉ phủ thịnh, có ai phủ suy. Hoặc giả biến lam. Thời, ông chịu khó đóng kịch đi. Lam chánh trị, tức là đóng kịch, tức là giả dối, tức là phản bội lương tâm mình. Tôi là một người thù nghịch của những kẻ đóng kịch đời. Nhưng biết làm sao ? Đã dấn thân vào vòng chánh trị, mình tự

bắt buộc mình phải đóng kịch. Dù yêu dù ghét, dù muốn dù không, đều phải đóng kịch. Theo sự an bài của Định Mạng ».

Tôi im lặng, suy ngẫm lời lý luận của ông vua Tiểu Ngao. Tôi nhận thấy ông vua này có đầu óc thực tế hơn minh.

Từ khi Rousseau lãnh sứ mạng của Cao Ủy Bollaert sang Hong Kong gặp Cựu Hoàng, có nhiều đại diện phong trào quốc gia, đại diện các tôn giáo lẩn lượn tìm đến yết kiến Bảo Đại đưa ra những đề nghị ủng hộ giải pháp Bảo Đại.

Đối với những đại diện đảng phái, tôn giáo, Cựu Hoàng tiếp đón rất niềm nở, ân cần. Về phương diện ngoại giao, tôi thấy Cựu Hoàng có nhiều bí thuật vừa gây được cảm tình của đối phương vừa giữ được uy tín của mình.



Một hôm đức cố Hộ Pháp Cao Đại Phạm Công Tắc đến thăm Cựu Hoàng ở biệt thự đường Repulse Bay ở Hong Kong, Cựu Hoàng thân ra tận ngoài hiên đón đức Hộ Pháp. Lúc đó đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc mặc áo rộng trắng, đội chiếc nón trắng, nét mặt oai nghiêm, khi thấy Cựu Hoàng ra đón mình, lộ vẻ rất cảm động. Đức Hộ Pháp từ từ bỏ cái nón trắng xuống, tỏ ý muốn làm lễ triều kiến. Cựu Hoàng vội vang nhanh nhẹn chạy ra nàng đức Hộ Pháp lén, khoác tay vào phòng khách và mời đức Hộ Pháp ngồi chung chiếc ghế dài nói chuyện luôn mấy tiếng đồng hồ. Lúc ra về, đức Hộ Pháp, còn nói lại với tôi, khi tôi tiễn ngài xuống núi :

« Tôi không ngờ Cựu Hoàng lại dám chủ đến mức đó. »

Kể lại mẫu chuyện này, tôi muốn nhân dịp kính cầu nghiêng mình trước hương hồn đức cố Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã bỏ mình bên đất Mèn, Đức Hộ Pháp là một chiến sĩ quốc gia, 1 nhà tu hành đức cao vọng trọng, một vị tối cao lãnh đạo Cao Đài được hàng triệu tín đồ suy tôn kính mến.

Riêng phần tôi ngoài những lần được diện kiến đức Hộ Pháp, tôi còn có dịp đàm luận với hai vị lão hữu Cao Đài là cựu Thủ Tướng Lê văn Hoạch và Cựu Trung Tướng Trần quang Vinh. Sự cảm thông giữa chúng tôi trong tình bằng hữu chắc chắn vẫn bền bỉ cùng tuế nguyệt.

Ngoài sự tiếp rước đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc qua Hong Kong thăm Cựu Hoàng, còn một câu chuyện đáng kể lại, theo luật giang hồ, đó là sự gặp gỡ của tướng một sao Năm Lửa với Bảo Đại.

Hôm đó, Cựu Hoàng nói với tôi :

« Sắp có một vị hảo hán từ Nam Bộ đến thăm tôi, đó là tướng Năm Lửa của Phật giáo Hòa Hảo. Ông ta là một người thật thà, chất phác, xuất thân trong đám giang hồ, nhưng có một tinh thần hào hiệp. Vậy ta phải tiếp đãi ông ta một cách xứng đáng với luật lệ giang hồ. Ông xuống phố mua cho tôi một chiếc đồng hồ thực đẹp, rồi ông thuê người khác vào sau vỏ đồng hồ những chữ sau đây : Cựu Hoàng Bảo Đại tặng Thiếu tướng Trần văn Soái. Khi ông ta đến thăm tôi, tôi sẽ trao quà tặng cho ông ta làm kỷ niệm. »

Tôi tức khắc xuống phố mua đồng hồ, thuê khắc chữ, niang vè.

Đúng 5 giờ chiều, tướng Nam Lửa đến trước biệt thự Cựu Hoàng. Tôi ra đón. Một ông già vào cỡ 55, 60 tuổi mặc quần phục trắng, trên cùi vai có 1 ngòi sao, dưới mép có bộ râu « gó loa » (không phải râu kẽm) tầm vóc cao lớn, trông thấy tôi tướng Năm Lửa vội chap tay vái chào.

Tôi vội vàng chào lại, và lê phép trả lời :

« Kính chào Thiếu Tướng. Hiện Cựu Hoàng đang chờ Thiếu Tướng trong phòng khách, xin mời Thiếu Tướng vào. »

Tướng Năm Lửa dón đèn bước vào phòng khách, trông thấy Cựu Hoàng, vội quỳ xuống đất.

Cựu Hoàng tiến ra cửa, nằng nặc tướng Năm Lửa dậy, vui vẻ nói :

« Thiếu Tướng bắt tất phải làm trọng lễ như thế, không ngại xa xôi

(Xem tiếp trang 48)



## BỘ MẶT ĐỜI

# PHI VỤ «IMPOSSIBLE»

của CÀ NÔNG 20

Năm 1964 khi thế cách mạng đang lên. Hi đang phục vụ ở một bộ tư lệnh quân khu gió lạnh mưa mù. Mây giò miền cao đã viết trong hồn anh nhiều trang sử đẹp, tuy nhiên, lối cursive hung bạo của vị lãnh chúa đương thời đã chém sâu khắc đậm trong tim anh một vết thương tinh thần mà mãi đến bây giờ, đã sáu năm qua, nỗi đau nhức cứ thỉnh thoảng dấy lên cho anh thêm nực cười chát chúa. Hồi đó Ông Tướng «tam tinh» vừa đến thay thế Đại K. Ngày lúc nhận chức «lãnh chúa miền cao», Ông Tướng đã tập hợp tại Bộ tư lệnh tất cả sĩ quan tham mưu phụ trách đủ các ngành để ban chỉ thị. Kế hoạch dự trù đâu chưa thấy, chưởng đầu tiên Ông phát ra là nhằm hạ uy tín một quân chủng mà Ông không ưa. Thắng bạn của Hi, đại diện cho quân chủng nó, ngồi im không trả lời, chắc nó cũng biết đối với Ông Tướng «qui phái hảo» này đã từng vang danh hách dịch, mọi biện luận cần thiết xét ra vô ích như «đàn gãy tay irau».

Im lặng là vang nhưng cũng đồng nghĩa với một khinh bỉ cao độ. Thắng bạn của Hi, vì danh dự của con người, vì danh dự của quân chủng nó đang phục vụ, đã nghĩ đến vấn đề phản ứng. Phản ứng này xảy ra sau buổi họp «dẫn mặt» đó độ khoảng một tuần lễ, tuy rằng chậm, có còn hơn không.

Một buổi sáng đẹp trời, Ông Tướng có họ Đỗ ra chỉ thị lấy phi cơ CA 7 tuốc trực thả bom sáng cho toàn vùng chiến thuật (Quân khu bay giờ) xuống Nhà trang đón «đào» (bà già ở tiệm thuốc tây Duy Tân đó) cho Ông. Thắng bạn này bèn từ chối. Không có gì nhục cho bằng, mang danh là hoa tiêu của

một quân chủng nổi danh hào hoa phong nhã, phải đi chầu chực đưa đón một thứ «lệnh bà không có món bài», thà đâm mũi phi cơ vào một họng súng phòng không đang nô cho cái chết được tuyên dương thành một chiến tích oai hùng còn hơn. Ông Tướng gọi anh bạn này vào trinh diện. Lẽ nghĩ quân cách xong rồi, anh bạn bị Ông ta đe dọa «quyền uy» ra dọa. Ông Tướng «oai phong lẫm liệt» chỉ tay vào «quần tinh ba chấm» trên cổ áo truyền rằng :

«Đây là lệnh của một ông bà sao, anh có thi hành không thì bảo?»

Anh bạn thẳng thắn trả lời: «Thưa Trung Tướng, nếu ở ngay ngoài chiến trường (champ de bataille) mà tôi không tuân lệnh. Tướng thì Tướng bắn bỏ trước rồi báo cáo sau (tiền tràm hậu táu chặng?) Nhưng chúng ta đang ở Bộ tham mưu với nhiều ràng buộc về nguyên tắc điều hành tham mưu căn bản. Tôi rất tiếc không thể làm sai với nguyên tắc của Bộ tư lệnh quân chủng chúng tôi đã ban ra.»

Ông Tướng nổi giận đuổi anh ra khỏi cửa. Anh bạn trở về nhà hả hê như cậu bé học trò vừa tìm xong đáp số quá hay của một phương trình đầy hiểm hóc. Đúng 9 giờ tối, anh bạn đang ở nhà lật sách dạy con trong trại Sĩ quan, nghe gió rét lùa song cửa như lời than của người đi đây theo nhịp rít run lập cập. Nỗi lạnh lẽo vì thời tiết còn chưa đủ làm trai tim anh buốt giá băng sự xuất hiện của ban tiểu đội quân cảnh sung cầm tay, bắt anh đem nhốt vào tù «quần trấn» theo lệnh của Ông Tướng. Vợ anh ngạc nhiên, con anh khóc thét kinh hoàng khi

người lính hộ tống cô súng «tự chế sẵn sàng tác chiến đưa anh lên chiếc xe», đèn bù lại cái tội «bất tuân thòng lệnh».

Cái giấy phạt 30 ngày trọng cấm nằm ngủ ngơi trên bờ Hi, như thằng hè đang đội mǎo ông vua thè luồi thật dài, dọa các trẻ con trong một hội chợ phiên thanh bình thành phố. Anh bạn của Hi đã bị nhốt rồi, anh ta là một người thẳng tính, có can đảm đầy đủ tinh thần trách nhiệm. Kèm theo cái giấy phạt anh bạn kia, Hi lại được Ông Tướng bổ nhiệm thay người bạn tốt đó. Hi buồn cười về sự hiểu biết nông cạn của Ông Tướng vô cùng. Ông không có quyền bổ nhiệm trực tiếp Hi vào chức vụ này mà chỉ có quyền đề nghị đề quân chủng của Hi quyết định. Để gọi Ông Tướng ra khỏi giấc mộng súi quẩn, để cho Ông ta thoát khỏi cơn say quyền lực Hi quyết định gặp Ông ta. Cuộc đối thoại mở màn gay cấn.

«Kính thưa Trung tướng xin cho tôi được phép trình bày»

— Ô anh Hi! Người bạn chung «Tiểu đoàn dù» thờ trước. Có gì cứ nói, tựi mình bồ mà.

— Xin trân trọng giao hoàn Trung tướng lệnh bổ nhiệm cho tôi thay anh X.. Tôi cảm thấy không đủ khả năng đảm trách chức vụ này».

— Ô! Anh ráng giúp tôi đề chu toàn công vụ. 30 ngày anh X. trở về, đâu lại vào đó.

— Tôi đã quyết định rồi xin trả Trung tướng mảnh giấy bổ nhiệm này và xin Trung tướng cho tôi xin mảnh giấy khác.

— Giấy gì?

— Giấy ở tù! Đề tôi vào đó ở chung với anh X. cho trọn vẹn tình bằng hữu.

Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Ông Tướng lùi ra xa, khoảng cách vừa đủ để phân biệt một vị

chi huy cao cấp và một anh sĩ quan cấp úy thường dù anh sĩ quan nhỏ bé này thuở xưa đã cùng giữ chức vụ tương đương với Ông Tướng trong một đơn vị nhảy dù ngoại quốc tận chiến trường miền Bắc nước Việt Nam. Các ông tá «cận thần» hoảng hốt lẩn ra xa, đợi chờ một con giông phẫn nộ. Không biết nghĩ sao, Ông Tướng bảo: «Tôi bận lắm, đề vụ này Đại tá Tham mưu trưởng (hiện là Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh) giải quyết». Ông Tướng bỏ anh Hi tro ra đó giữa sân bay mây xám phủ ngang đầu, vội vã leo lên phi cơ dành riêng cho Ông ta, đi tuốt.

Ngày hôm sau, Đại tá NCK. Tư lệnh Quân chủng có cả Tr tá NNL và Tr Tá TVM. đã kịp thời có mặt để lãnh anh bạn của Hi ra khỏi nhà tù quân trấn.

Mọi việc đều dần xếp ổn thỏa, khi tình cảm nông nỗi nhất thời đã bay xa, còn lại đó sự thẳng trán của công bằng và lẽ phải. Giữa năm đó anh bạn của Hi thẳng chúc riêng Hi cũng đã di chuyển về Saigon giữ một chức vụ khác quan trọng hơn. Anh bạn vẫn còn ở đó đến những mấy năm sau, có nhờ Hi mua hộ một mái nhà nhỏ trả góp để có dịp xin thuyền chuyển về Saigon cư trú. Lại một lần nữa Hi không làm xong điều dự tính để bây giờ, anh bạn của Hi đã từ già nua rừng trở về phố thị nặng nề «gánh hát» gia đình một vợ tám con chưa có được một miếng đất cẩm dùi làm sở hữu.

Viết những giòng này Hi muốn bày giải tâm tình với anh bạn đó, hai lần Hi muốn làm nghĩa cử anh hùng nhưng nhân định chẳng thắng thiên và hoài hoài Hi cũng như anh bạn kia cùng chung thân phận: «Sinh võ gia cư, tử võ địa tang».

Buồn ơi! Chào mì.

Cà Nông 20

**THUỐC ĐIỀU KINH  
GYNOPOAUSINE**

**VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS**

(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI V.N.)

**Eri bịnh:**

- THÂY KINH CHÂM.
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HƠI XUÂN VÀ DẬY THỊ.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐÊU.
- ĐAU LÚC KINH KÝ.

**BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY**

# ĐỜI LÀ THẾ !



BỐ LÁO  
phụ trách

## GÃY NẠNG

Tuần báo Nặng Thép số 19 ra ngày 4-9-70, lại bị tịch thu vì bài «Con chó giữ nhà» cũng của Thợ Hoạn. Lần này thì báo phải tự ý đóng cửa, nghĩa là tự tử.

Từ khi phong trào TPB nổ dậy, anh em báo Đời đã xung phong giúp đỡ anh em một tiếng nói với chính quyền, với quần chúng.

Suốt 19 số báo vừa qua, mặc dù một số anh em TPB thiếu suy xét nên đã có nhiều hành động và chạm tới quyền lợi của đồng bào nên đã tự tạo lấy cơ hội tốt cho các hình thức dàn áp, tờ báo vẫn có thể kiêu hãnh là đã thực sự cố gắng vạch rõ điều hay lầm phải cho anh em và không hổ thẹn với chính mình.

Tuy nhiên, một phong trào ở đó, chỉ mới manh nha trong vài tháng, lại bị bao nhiêu thế lực dàn xé, hàng ngũ TPB bị rã rời là một chuyện hiển nhiên.

**Bây giờ thì những ai trước kia đã hết lời ca tụng, lợi dụng TPB làm chiêu bài để bịa bợm, để kiếm phiếu vào Thương Viện đều cút hết, câm hét.**

**« Thót cổ hôi tanh ruồi mới đến Xanh không mệt mõi kiến bò chí ? »**

**Thế thái nhân tình là thế đó ! Tâm lý chung phần nhiều đều phù thịnh chứ mấy ai chịu phò suy ?**

Khi phong trào TPB mới lên, báo Nặng Thép bán chạy hơn tôm tươi. Đến bây giờ thì nội dung cũng không kém,

## CÂU CHUYỆN SỐ 35

### « Người một mắt »

Tôi dự định trình thoáng viết cho báo Đời chỉ để được cảm thấy gần gũi anh Chu Tử. Mục Ngược Đời lại là mục tôi thích. Quả là ngược đời, một tay « Cóm » lại viết cho báo Đời. Nhưng tôi cho là ngược đời hơn nữa sự kiện một tờ báo có lập trường Quốc gia vững chắc đã được chứng minh qua thời gian dài rộng rãi không được những người có trách nhiệm điều khiển công cuộc chống Cộng tại miền Nam VN này giúp đỡ, dầu chỉ về phương diện tinh thần. Thật vậy, tại Bộ Thông tin đã có ai dám viết một cách tách bạch về cảm nghĩ của mình đối với khói Án Quang như qua bài « Con ngựa gỗ Án Quang và thành Troie Nam VN »? Nếu Bộ Thông Tin chưa giúp đỡ Chu Tử vì một thành kiến nào đó của bất cứ « Ai » (tôi trình trọng viết chữ Ai hoa giữa hai dấu ngoặc kép) thì tại sao những bầy tôi lương đồng của Bộ không quả cảm như Uyên Thao, để phá vỡ thành kiến ấy. Uyên Thao ăn cái giải gì mà làm cái việc « trưng chơi đá » trong lúc các cấp của Bộ Thông Tin đã từng hưởng ơn mứa móc lại chẳng có đủ can đảm lập một phiếu trình cho ra hồn giải tỏa mọi thắc mắc. Ngược Đời thật !

Có lẽ các ngài quan lớn Bộ Thông Tin trách Chu Tử đã có ngôn từ khá hách với vị Nguyễn Thủ Quốc Gia. Nếu Chu Tử chịu

đánh mất cá tính mình thì tiếng nói chống Cộng của cả nhóm chỉ có giá trị một nửa — mà chống Cộng là quốc sách, là đường sống của cả dân tộc và Tổng Thống cũng như các cấp lãnh đạo khác không cần đến sự cung kính của mọi công dân để chiến thắng CS. Các ngài có thể viện các lý do khác — tôi biết rõ các ngài muốn gì, tôi biết rõ những lý do ấy, tôi không mỗ xe ở đây cũng như không bao giờ hé miệng vì bí mật nghè nghiệp, nhưng tôi cả quyết rằng các ngài đã sai lầm lớn.

Giáo sư Lữ Hồ, người phụ trách mục NGƯỢC ĐỜI là một Phật tử tuần thành, đã lên tiếng trong dịp lễ Vu Lan xin âu xá cho các loại can phạm. Nhưng Giáo sư nói rõ « ngoài trừ can phạm CS ». Tại sao ông ta lại phải minh bạch đến tai hại cho ông ta như thế trong lúc ông ta không có một tấc sát trong tay. Ông ta có thể viết một cách mồ mang được lâm chí. Đối với thái độ ấy, lập trường ấy, những người đang có trách nhiệm xây dựng tư tưởng và lý thuyết chống Cộng cho miền Nam VN đã đáp lễ như thế nào? Hắn là GS Lữ Hồ không cần một sự đáp lễ nhưng điều chúng ta muốn nói là hành động phải có những bầy tôi lương đồng của Quốc gia, bằng cao lộc hậu, mà thiếu dứt khoát, có thái độ khôn lỗi, thiếu dấn thân mà còn múa miện khua môi.

Một đằng HƯỞNG THỦ mà không

## TIẾNG THỎ DÀI CỦA NHỮNG TÀM HỒN BỊ ĐÈ NÉN

DẤN THÂN và một đằng DẤN THÂN để chẳng được cái giải gi : Ngược Đời thật !

Gần đây, phong trào đấu tranh của Thương phế binh bùng nổ, lúc ban đầu với thiện cảm của tất cả mọi người nhất là của giới quân nhân. Dù vì lý do hay hoà cảnh nào, một khi đã chấp nhận chiến đấu, không có người lính nào lại chẳng nghĩ đến một ngày tàn phế. Những người đã bị thương tích nghĩ rằng phong trào này được phát động cho chính quyền lợi của mình và những người chưa bị thương tích cũng nghĩ rằng ai biết được chư ngò và cuộc tranh đấu này bảo đảm quyền lợi của mình ở mai sau. TT Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu cũng chấp nhận cuộc tranh đấu là chính đáng và cố gắng nâng đỡ săn sóc Thương phế binh không hậu ý. Nhưng khi cuộc tranh đấu mất chính nghĩa với những hành động thô thiển, cướp giật, tống tiền thì những kẻ có trách nhiệm ngăn chặn đã trốn trách nhiệm thật kỹ.

TT đã ban hành những mệnh lệnh rõ rệt để vẫn hồi an ninh và trật tự công cộng, nhưng nhiều ông Tỉnh, Thị, Huyện trưởng và các loại ông lớn khác đã trở thành khôn lỏi né tránh mọi sự và chạm bằng nhiều cách. Họ đã được đòi dạy khôn quâ kỹ và phương châm của nhiều ngài quan lớn là « Sống chết mặc bay » (xin nói rõ chữ bay của họ chỉ Thương phế binh, dân chúng và cả Tổng Thống Thiệu nữa). Chuẩn tướng Trần Văn Hai đã phải thết rằng « Một thái độ chính trị can đảm rất cần thiết ». Tình trạng hỗn độn vẫn kéo dài và Ông Hai đã phải chịu thua bọn chồn cáo ấy. Cuối cùng Chuẩn tướng Hai chỉ có nước kêu trời và mong nơi Thương Đέ : « Xin ơn trên cho những người có trách nhiệm cai trị được có đủ niềm si để bớt tham vọng mà nhìn thấy bồn phận » là câu nói hàng ngày của ông Tổng Giám đốc CSQG-VNCH.

Chẳng đâu xa xôi, ngay tại Saigon khu chung cư Minh Mạng, ngày 3-9-70, đã xảy ra một vụ diều hinh. Một nhóm phế binh cướp súng và xe của đoàn Tuần Cảnh hỗn hợp rồi sử dụng súng cướp được gây hấn bắn, bừa bãi gây xáo trộn trầm trọng đến an ninh và trật tự công cộng. Dân chúng bồng bế nhau đi tản cư lang thang lênh láng. Quang cảnh hỗn độn với vẻ mặt kinh hoàng của đoàn người chạy « giặc » vừa trẻ vừa già làm phẫn uất mọi người. Cảnh Sát Quốc Gia phản ứng tức khắc bằng cách phong tỏa và cô lập bọn người lộng hành mượn danh nghĩa phế binh. Phản ứng sơ khởi ấy hẳn nhiên phải được tiếp theo bằng những hành động tích cực và quyết liệt hơn... nhưng linh ngao ngắn chờ đợi.. dân ngao ngán chờ đợi.. hai cơ quan có trách nhiệm là Tòa Tông Trấn và Tòa Đô Chánh vẫn mặc mờ mờ tinh mờ mo không có đường lối dứt khoát. Nhiều quan to có đến tận nơi nhưng họ đến chỉ đến để tố sự « hiện diện qui báu » hầu tăng thêm phần long trọng cho sự bỏ nhà bỏ cửa ra đi chạy giặc, tay xách nách mang, của người dân khổn nạn. Quan to quan nhỏ đã « lặn kỹ » dưới nhiều hình thức.

Tối hôm ấy, vì muốn cho tình hình không trở thành trầm trọng, Cảnh sát đã phải ngăn chặn không cho phế binh cư ngụ tại những nơi khác kéo về chung cư Minh Mạng. Một số Thương phế binh độ 54 người bị Cảnh Sát Quốc gia tạm giữ để được tạm giao cho cơ quan quân sự là đơn vị được giao phó trách nhiệm đối phó với bọn dậy loạn núp dưới danh nghĩa TPB. Không nơi nào đảm nhận, Tòa Tông Trấn cũng làm ngơ và đoàn người tản cư càng ngày càng đông túa ra đường, trong khi súng cứ nồ tinting chập và ai oán... căm hờn tăng cao.

(Xem tiếp trang 48)

nhưng được đăng chân, ép đầu, những kẻ hâm trước ca tụng TPB, hôm nay lại a dua theo cường quyền mà chửi bới các « anh hùng liệt sĩ » (?) thậm tệ.

Lời của các anh em TPB thật lớn. Chính vì một số anh em đã để cái lợi trước mắt lên trên hạnh phúc lâu dài mà để cho phong trào phải gánh thêm lao dao, khổ nhục. Hãy tự trách mình trước, hãy tự kiểm trước để tiến bộ.

Dù sao, tờ Nặng Thép tự đóng cửa cũng là một thiệt thòi quá lớn đối với anh em. Một tôn thất lớn cho tình chung thủy dân tộc.

Bây giờ thì anh em sáng mắt ra rồi đấy nhé !

Có lẽ chính quyền đã tự cho là có lý khi thấy phong trào TPB thối nát và ra tay đúng lúc. Đó là một sai lầm. Trước đây, nhiều lần Thợ Hoạn đã nói rằng, TPB là người của nhà nước. Dù dui, què, mè, sứt họ cũng được hưởng nhiều quyền lợi theo quy chế nhà nước. Nay thừa lúc này, nhà nước chỉ nên thi hành các biện pháp vừa phải, thích hợp để ngăn chặn những kẻ đầu cơ chứ không nên đi quá hồn nhiên. Cho dù, quần chúng có oán than TPB thật đấy ! Nhưng nếu nhà nước làm quá tay thì lòng thương người lại nghiêm và kẻ bị dày dặn. Về khái đó, cái uy tín đang lên của nhà nước lại sụp xuống như cái uy tín của TPB trước kia.

Chưa bao giờ tờ Nặng Thép xúi anh em làm loạn thì mãi mãi những người bạn của TPB vẫn là bạn Thương Phế Bin.

Hơn nhau ở chỗ « tình chung thủy » mà thôi ! Phải không bạn ?

THỢ HOẠN

HÃY XEM THỂ LỆ THI KẾ CHUYỆN ĐỜI Ở SỐ 27

truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

# RUỒI XANH

PHẦN HAI



Đại úy quận trưởng vội vàng chấp thuận ngay :

— Trường nhiều chó mèo chục ngàn bạc thì tôi có thể lo ngay được, nhưng còn vụ kia thì xin ông vui lòng cho tôi để thử thách ít hôm, khi đăng báo rồi tôi sẽ gởi ông. Minh anh em với nhau, mình làm ăn còn lâu dài phải không ông ?

Gã thông tin viên tinh lẻ không ngờ thẳng cha Quận trưởng lại chấp thuận ngon lành như vậy. Nhưng gã không có đê lệp nét vui ra mặt, gã tăng hăng ho nhìn vơ vẩn ra khu nhà bị cháy, gã mím cười :

— Dầu sao tôi cũng có lời khen Đại úy, Đại úy tài ba thiệt, phái đoàn nghe súng nô đêm rồi đồng về Sài Gòn không còn mạng nào hết trơn, ơn chó, không ơn sao được...

Ông Đại úy quận trưởng cười khì khì, ông thân mật khoác vai gã thông tin viên tinh lẻ :

— Rồi bây giờ mình đi nhậu nhẹt gì lai rai đê anh còn lên Sài Gòn cho kịp chuyến xe chiều nay.

Gã thông tin viên tinh lẻ biết ý Đại úy quận trưởng muốn coi bài tường thuật, gã đi theo Đại úy quận trưởng về quận đường, gã trường chỉ thông tin lúp xúp chạy theo sau.

phai tính toán với nhau cho thiệt xong phảng. Chuyện này là chuyện bí mật của hai đứa mình, đừng cho thẳng nào biết hết trơn, nếu chỉ một thẳng biết thôi là mình hư «gio» hết, tôi cũng cần nói với anh rằng thẳng chủ nhiệm tờ báo này là một thẳng đại lưu manh, một tay tờ lưu manh, gã ta không phải chuyện dễ. Hắn ăn «gio» với tôi trong những việc làm ăn này, tờ báo bán nhiêu, cần đê làm áp phe, tổng tiền, nói thiệt với anh tôi làm tờ báo này cóc có đồng lương mẹ nào hết, chỉ kiêm nhằng trong những vụ này thôi, theo tôi đánh hơi thấy thì vụ này chủ phải đớp bạc triệu chó không phải chuyện chơi đâu. Tờ Đại A đang chơi thẳng cha quận trưởng này sát ván, vậy mà chủ làm bài đỡ đòn cho thẳng cha quận trưởng thì chủ đâu có ngu ngợng gì mà không đớp bạc triệu của chả, phải vậy không ?

Gã thông tin viên tinh lẻ toát mồ hôi vì không ngờ thẳng cha này đoán trúng quá, nhưng hắn lấy lại được bình tĩnh ngay, hắn mồm năm miệng mười :

— Chết em rồi, đàn anh nói như vậy thì buộc chết cho đàn em tội qua mặt đàn anh, tôi cho em quả, em xin thề, em mà có lấy được số tiền đó thì ngày mai em về dưới đó cho minh Việt Cộng ăn em giữa đường đi, em không nhìn thấy mặt vợ ba con em, đàn anh nói vậy thì cho đàn em được xin phép đàn anh em đi, em đi liền tức thì, em không dám đứng trước mặt đàn anh nữa,

Gã thông tin viên tinh lẻ đưa tay với lấy bài tường thuật, nhưng gã thông thư ký đã nắm tay lại :

— Nay chú định đi đâu vậy ?

— Thưa rằng em không dám nhờ đàn anh đăng tải bài này nữa, em nhờ thẳng cha Văn Bùa đăng cho em vậy, thẳng cha đó có nói với em nếu áp phe gì cứ mang đến báo hắn...

Gã thông thư ký nhật báo Đèn Đỏ nghe nhắc đến tên Văn Bùa gã hơi ngán, dù sao thì ngôn ngữ của gã cũng không thể nào bằng được Văn Bùa là vua đớp bắn trong làng báo này, bao nhiêu nó cũng đớp hết, gã không từ một món gì. Món áp phe này mà thẳng Văn Giải mang đến thẳng Văn Bùa thẳng Văn Bùa chắc chắn vô lién. Gã thông thư ký nhật báo Đèn Đỏ vội nắm lại :

— Anh làm gì mà như giật kinh phong vậy, minh từng làm ăn với nhau lâu dài, chú còn nhớ vụ thẳng cha hội đồng xã không, chú đánh nó ra bắc rồi chú lĩnh một đường tôi có nói năng gì đâu, tôi là thẳng sống có cái tình, nhất là cái tình với anh em, chú thử nghĩ coi không tôi cấp cho chú cái thê nhà báo thì có chó cấp cho chú. Chú không biết điều chút nào hết trơn, thôi bây giờ không nói lối thoi gi hết, hai đứa mình vào vòm đồng thooc rồi bàn.

Gã thông tin viên mừng hùm trong bụng, gã biết thẳng cha thông thư ký này chịu đèn rồi, hắn mới chỉ múa lên một đường quyền đẹp mắt xoang vây mà hắn đã bắn loạn tâm hồn, gã thông tin viên tinh lẻ nghĩ thầm: cùng lâm là bố thí cho

mười ngàn đồng bạc sài chơi, nhưng không bao giờ ta lại thi cho hắn tới sổ tiền thơ đó, ta còn xét lại.

Gã thông tin viên tinh lẻ vui vẻ liền, gã cười to :

— Dạ được, chuyện gì chớ chuyện đong thooc em xin chịu liên, nhưng chuyện kia minh chưa bàn xong, hãy bàn di đã, vì bài cần phải lên khuôn trong ngày hôm nay, kè như phát hành ngay chiều hôm nay, sáng ngày mai ông quận được đọc bài ông quận sẽ chi tiền sớm, anh em minh vung vút với nhau.

Gã tông thư ký nhật báo Đèn Đỏ đưa tay che miệng ngáp một phát, nước mắt nước mũi chảy ra trên khuôn mặt xanh bóng đói thooc.

— Được rồi, xong rồi, nói gì nói hoài vậy. Nhưng gã thông tin viên tinh lẻ thừa khôn ngoan đê hành thẳng cha tông thư ký này :

— Khoan anh, minh đi đâu mà vội, chuyện làm ăn minh nên tính cho xong xuôi, rồi chiều nay anh muốn nằm đóng đến mấy giờ thì đóng, thooc hạng nhất, em xin bao dàn anh một bữa no say.

Gã tông thư ký ngáp xái cả quay hầm vì cơn nghien kéo đến, gã gật :

— Tao đã nói là xong rồi mà, mà cần nhẫn hoài, dù mẹ người ta nghiệp mà làm ăn cái mẹ gì, cha tao bây giờ có đội mồ sống dậy tao cũng mặc cha tao luôn, bây giờ mà nói gì thì nói phút đi.

— Bây giờ anh cho sáp chữ ngay.

— Tao còn ba cột đê lại, tao đã sáp đít cát rồi.

— Nhưng không chắc, biết đâu thẳng cha chủ nhiệm không về, nó biết ra nó hắt mẹ đi thì thấy mẹ.

— Tao bảo đảm với mày.

— Chút xiu mà, đàn anh nên nghe lời đàn em, khi thẳng cha chủ nhiệm có biếu thì chuyện cũng đã rồi.

Gã tông thư ký nhật báo Đèn Đỏ giáng luôn bài tường thuật trên tay nhà thông tin viên tinh lẻ Văn Giải :

## CÁO LỘI

Vì lý do kỹ thuật, truyện dài B.D.N.B. của Cung Tich Biền tạm gác lại một kỳ. Chân thành cáo lỗi cung bạn đọc.

ĐỜI

— Thôi đưa đây, mày nói nhiều quá, không có đoạn nào phải sửa chữa chớ.

Gã thêng tin viên tinh lẻ Văn Giải vui vẻ :

— Dạ không, em cũng đã đặt típ luôn rồi, anh muốn sửa cái típ thì sửa đi.

— Tao đếch cần sửa.

Gã tòng thư ký nhật báo Đèn Đỏ bèn cầm bài tường thuật đưa xuống nhà xếp chữ, một lá sau gã chạy lên :

— Thôi đi, hít xong ít bì tao mới tính táo nói chuyện với mày được, dù mè hè lúc người ta...

Hai người ra đường kiểm xe, mãi lúc sau mới kiểm được chiếc xe taxi trống. Đường kẹt, gã tòng thư ký luộm miệng cắn nhẫn :

— Tiên sư nhà nó chó, không còn một viên sái nhai đỡ, chán bỏ mẹ.

Nhưng chiếc xe taxi cũng lết được tới địa điểm tòng thư ký nhật báo Đèn Đỏ muộn. Nhà tòng thư ký vào nhà, leo lên lầu, cởi ngay áo ra nằm gối đầu trên cái lon Guigoz, gã đón lấy dọc tầu như một đứa con nít sữa, gã hít liên tiếp năm bì mới thấy tinh táo người, bấy giờ gã mới hỏi tới thẳng cha thông tin viên tinh lẻ :

— Thế nào chú, bấy giờ chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện.

Gã thông tin viên tinh lẻ cũng đã hít được hai bì :

— À, cái đó theo như anh nói thì xong rồi.

Gã tòng thư ký nhật báo Đèn Đỏ gật ngẫu lên :

— Xong là xong thế mè nào được, bộ may tưng mà gài được ông sao, nói cho mày biết, hoi này ông đang đói thuốc, ông nhận đại cho xong, nhưng thật ra thì chưa xong gì hết, ông cũng nói cho mày biết rằng mặc dầu ông cho xếp chữ rồi đó, nhưng ông nắm dây ông điều khiển tờ báo, đừng tưởng ông kẹt đâu.

Gã móc trong túi quần ra các cạc vi-dít :

— Mày biết cái này là cái gì không, đó là cái các vi-dít, Tây nó gọi vậy và ta cũng gọi vậy, ông có cái bút pác-ke, ông biên hai ba chữ vào đó thôi, ông ra lệnh cho đục tin đó đi, đưa cho thẳng nhỏ ở nhà này phông xe Honda về tòa báo, đưa cho thẳng xếp tipô là yên chuyện, ông đếch kẹt, nếu mày nghĩ ông kẹt thì mày có một sự sai lầm lớn đó con, đừng có dại dột vây nghe...

Nói xong gã cười một phát, nhà thông tin viên tinh lẻ ngán bỏ mẹ, gã không dám coi thường thẳng cáo già này nữa, gã xuống nước :

— Trời ơi đàn anh nói chi những lời cay đắng đó chó, mình anh em với nhau.

— Sư mày, ông là đếch gì những thẳng như mày, khi nào không còn đường nữa thì nói đến chuyện anh em, ông đếch có anh em với ai hết trọn, thẳng nào điệu với ông thì ông điệu lại, thẳng nào giờ thói lưu manh với ông thì coi chừng ông đập cho tan cửa nát nhà ra ấy chó, Mày chơi gác ông đâu được, mày chỉ là một thằng thông tin viên quèn, còn ông đây là đại kỵ giả kia mà, mày qua mặt sao lại ông chó. Ông nói cho mày biết, mày vào tròng rồi con ạ, tao còn nhiều vỗ lăm, thẳng đại lưu manh là thẳng chủ nhiệm tao còn ngán tao nữa là cái thá mày.

(CÒN TIẾP)

**COTRACY**

**VIÊN NGỌT DỄ UỐNG**

**SỰ CỐNG HIỆU LỊCH MÃNG HÀU CUA**

**2 TRỰC SINH (TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)**

**3 KHÁNG SINH (SULFAMIDES)**

**SINH TỐ B12**

**Tại bình:**

**• BAN NÓNG-BAN CUA**

**THƯỞNG-HÀN**

**SUNG MÙ-LÂM ĐỘC**

**• NHIỄM VI-TRÙNG!**

**• GHE LỎI LOÉT-VẾT ĐAU**

**SUNG MÙ-LÂM ĐỘC**

**• CẨM HO-SUNG PHỐI**

**CỐ GỐI THUỐC BỘT**

**RIÊNG CHO TRẺ EM**

**ĐỀ TRONG GIẤY THIẾC**

**CỐ HÌNH TRÁI TIM**

**K.N.SÚ - 86-N-BY7-QCDP**

**MUA ĐỂ ĐẶNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY**



## ĐÓ mìn

## đời

LŨ HỒ

### GIẾT TRẺ CON

Nhân chủ đề Thiếu nhi và chiến tranh mùa Trung thu, tưởng cũng cần suy nghĩ một chút để tìm nguyên do vì sao người lớn có học bầy giờ lại thường có hành động tráo trở. Theo Ngược Đời thì tâm địa phản bội đê hèn đó đã bắt nguồn từ những bài học luân lý người xưa đã dạy cho trẻ con. Ở đây Ngược Đời chỉ dan cử 2 bài tiêu biểu.

#### Bài thứ nhất : HOA SEN

« Trong đầm gì đẹp bằng sen  
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng  
Nhụy vàng bông trắng lá xanh  
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ».

Trước hết, hoa sen là loài hoa tinh khiết, cao thượng nhất. Nhà Nho gọi « quân tử chí hoa », nhà Phật đề cao như một biểu tượng. Và, Phật giáo Bắc Tông mỗi khi vẽ tượng Phật đều diễn tả « như lai sắc tướng » ngự trên liên đài. Các tượng Phật Nam Tông không thấy vẽ đức Phật ngồi trên hoa sen bao giờ. Ở trong hồ có nhiều thứ hoa : hoa súng, hoa bèo, hoa lục bình, hoa cỏ... nhưng chẳng có loại nào đẹp và quý giá bằng hoa sen. Về đẹp ấy lại được điểm tô bằng những mỹ từ diệp ngữ, đản ngữ của bút pháp :

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng  
Nhụy vàng bông trắng lá xanh »

Đẹp tuyệt ! Và tất nhiên khi dạy con, ai cũng mong cho con mình trở thành Hoa quân tử.

Tuy nhiên, câu chót của bài thơ là một sự thật vô đạo mà Ngược Đời không thể chấp nhận được. Thủ hồi, hoa sen từ đâu chui lên. Có phải ở đám bùn nhơ dưới đáy hồ không ? Khi phô hương, khoe sắc trên mặt hồ thì gốc hoa bám vào đâu mà sống ? Có phải là lớp bùn nhơ ở đáy hồ không ? Bùn để ra sen, bùn nuôi dưỡng sen, thế mà sen khi đã đẹp rồi lại nở mở miệng mang răng : « Gần bùn

mà chẳng hôi tanh mùi bùn » ! Dạy cho con câu đó, có phải là dạy cho chúng cái thói vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát không ? Ai đời, dân đẻ ra trí thức, nuôi dạy trí thức, rồi khi có quyền cao chức trọng, trí thức lại quay đầu lại mắng dân : « Gần mày mà chẳng hôi tanh mùi mày ». Ai chẳng biết dân là thối vì đốt nát và nghèo ! Xin hãy đổi lại cho đúng rồi dạy trẻ con :

« Trong đầm gì đẹp bằng sen  
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng  
Nhụy vàng bông trắng lá xanh  
Nhờ bùn thì phải chịu tanh với bùn » !

Có thể thì tác phong của ông trí thức mới khá lên được.

#### Bài thứ hai : CÂY SÊN VÀ CÂY LAU

Sau khi chán nản cái học cụ « đồ ta » một số ông « đồ tay » lại rước thơ ngũ ngôn của La Fontaine làm giáo điều. Trong bài « cây sên và cây lau », ông tây này bảo cây sên to lớn, kiêu hãnh đứng giữa trời xanh chê cười cây lau phất phơ, éo lả bên bờ suối. Nào ngờ một trận cuồng phong thổi tới ; cây sên trốc gốc và nhỡ mềm mại, biết xoay theo chiều gió cây lau sống dai. Khi giảng bài, nhà giáo, phụ huynh thường khuyên con em : « Con ơi ! Trò ơi ! nên làm cây lau nhé. » !!!

Khó chịu thật. Phải bỏ cái quan niệm tồi tệ đó mà khuyên con hãy tập làm cây sên. Muốn làm cây sên thì phải trau dồi cho tài cao, đức trọng để rồi cứ việc hiên ngang mà cười với trời cao, bề rộng, nát hiềm sông dài. Hãy tự mình nỗ lực thành vĩ nhân; lập thành nghiệp lớn. Rồi sau đó, cuồng phong có làm cho gãy đổ cũng không sao.

« Thà một phút huy hoàng rồi chót tối  
Còn hơn là le lói suốt trăm năm ».

Tập làm chi cái thói chui rúc, éo lả của bụi rậm mìn bên bờ suối. Suốt đời chỉ đợi gió thổi chiều nào theo chiều ấy. Trong nó bần thỉu, đê tiện làm sao ? Mong sống lâu một cách hèn hạ như thế, vô tích sự như thế thì sống làm chi cho uồng cơm áo của quần sinh ? Cái đại của cây sên là cái đại của quần tử chí khí bất khuất. Cái khôn uốn éo của cây lau là cái khôn luôn cui, xu thời của bọn tiểu nhân.

Mong rằng, quý vị nhìn trăng, ăn bánh, uống nước trà nghĩ lại chuyện này xem sao ? Và cũng đừng trách tụi báo Đời tại sao cứ đua nhau đứng thẳng bằng đê chờ cuồng phong thổi tới.

Nhiều bạn hỏi tài liệu F.B.I về bài Thiên đường tội ác lấy ở đâu mà thêm thắt ? Xin trả lời : Tác giả đánh cắp của bạn N.V. trên báo T.S. Xin có lời mừng anh N.V.

L.H

## TÂM SỰ BẢN ĐỒI

Tòa soạn đã quyết định mở thêm mục «TÂM SỰ BẢN ĐỒI». Trong khuôn khổ mục này, chúng tôi sẽ trích đăng hết thảy ý kiến của bạn đọc gửi về tòa soạn hoặc nhận định về nội dung của tờ báo để giúp tòa soạn loại dần các khuyết điểm hoặc phát biểu về mọi vấn đề thời sự. Mục đích của việc trích đăng này là nhằm phổ biến mọi ý kiến của độc giả thường vẫn bị bỏ quên hẫu lạo dịp trao đổi không những giữa tòa soạn với độc giả mà còn giữa các độc giả nữa. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng để phản ánh trung thực tâm sự của bạn, mục này sẽ trích đăng nguyên văn mọi ý kiến, dù đó là ý kiến trái nghịch hoặc công kích chính tòa soạn.

### Còn gì nữa đâu?

KBC 4528 ngày 15-8-70  
Bác CHU TỬ,

Tôi là một người đọc báo rất tài tử, nghĩa là gặp đâu đọc đó.

Tử lão làm, từ cái hồi nhận được giấy gọi nhập ngũ đến nay, trải qua 2 đời linh, nhập, rời ra, rời tái. Tôi không một phần nản, không một mảnh phiền, coi như đó là nghiệp dì, coi như đó là bất hạnh chung cho thế hệ, biết mình lạc loài mà không tìm được hướng về, không tìm được một nương tựa, phó thác đời mình cho rủi may, con gi đau đớn hơn? Tôi nhục hơn? phải không Bác. Hằng ngày đọc báo, hằng tuần đọc báo, đều cũng nghe toàn luận điệu chia rẽ, phân hóa, tiêu đoàn kết, trung đoàn kết, đại đoàn kết mặc dù ai cũng hô hào. Nhưng đó có phải là sự thật? Đó có phải là tinh trang xú minh, hay đó chỉ là áo tưởng, chỉ là thủ đoạn lừa bịp nhau, những người lính như tôi,

như bạn bè tôi đều hết muốn TIN TUỐNG, hết muốn TRÔNG CẬY vào ai.

Trong gia đình, ngoài xã hội, từ những đoàn chính trị, đến báo chí, giáo dục, tôn giáo chỉ chờ có dịp là bồi bẩn nhau. Ai cũng nói thương dân yêu nước, nhưng luận điệu của họ còn chưởi cha dân tộc, chưởi cha tổ quốc này.

Chính trị, đã dành là phải lừa bịp, thủ đoạn, yểm trả, nhưng phả nào thôi, tại sao không yểm trả với CS, tại sao lại mưu cầu địa vị mà đâm dao vào nhau? Tại sao hứa hẹn một đảng làm một nêo. Tại sao? Tại sao?

Tôn giáo? Tôn giáo là cái chí chi? Thiên đường đâu? Địa ngục đâu? Vị tha đâu? Bác ái đâu? Tại sao lại lừa lọc, lại tranh giành? Tôn giáo là vậy đó mà cũng bắt chúng tôi chiến đấu phục vụ?

Mà cái nghề báo của quý Bác cũng tệ, một rừng báo ngày may ra chúng tôi chỉ đọc được một bài thiết tha về linh, còn toàn là giọng điệu đậm bị thóc, thọc bị gạo, chưởi xỏ, chưởi xiên nhau, Không có lấy một tờ báo chống Cộng cho ra hồn. Toàn là giọng điệu trắng tráng, tráo tráo. Điều tra thì điều tra những điều vô bổ, tố tham nhũng thì tố vu vơ.

Đào cải lương này, kép xi nê nó có ích chí cho chúng tôi đâu? Ở một miền heo hút này, bỏ ra 17 đồng mua 1 tờ báo để thấy người ta chưởi cha mình, dày đặc lèn công lao mình thì còn chí trắc? Tại sao Bác? Một người làm báo, biết làm báo mà ích kỷ, mà đứng ngoài cái HỘI ĐỒNG BÁO CHÍ, không dấn thân, không bênh vực, không đòi hỏi cho chính ĐỀ TÙ QUYỀN không đòi hỏi cho Độc Giả? Bác đừng viện lý do này, lý lẽ khác mà nguy biện cho thế cao ngạo của Bác. Chúng tôi, những người lính mà một mai hoa binh chắc chắn sẽ bị sa thải, sẽ lèu bêu thất nghiệp trông cậy vào Bác và những người bạn làm báo của Bác, những người bạn có tinh thần trách nhiệm. Những người bạn mà chúng tôi tin cậy. Có thể nói tiếng nói của chúng tôi. Bác đừng làm cho những kỳ vọng đó bị sứt mẻ, gãy đổ.

Thú thật chúng tôi chán nản, chúng tôi sợ bỏ rơi, chúng ta

không có một Bác Loan lấp gi dung thân trong thế LIÊN HIỆP, chúng tôi thật tiếc lo lắng cho tương lai chúng tôi, bắp bênh, lạc lõng. Báo chí có khi làm chúng tôi hoảng hốt, hoài nghi?

Bác!

Một mai? Một khi có gì xảy ra cho đất nước này thi bất hạnh chỉ dành riêng cho những người năm xuống, những kẻ què cụt, những người chiến đấu phục vụ như chúng tôi mà thôi phải không Bác? Thư bất tận ngôn.

NGUYỄN THÁI HOÀNG  
(Kiến Phong)

TL.— Bạn trách CT nhất định đúng ngoài HĐBC để giữ nguyên cái vẻ cao ngạo cá nhân tài tài nghiệp quá. Vì như bạn đã biết, suốt hơn hai năm nay, CT đã biết bao nhiêu lần hăm hở lao vào cái nghiệp để báo chí của mình, nhưng nào có được. Người ta đã viện đủ mọi lý do để không cho CT được chủ trương một tờ nhật báo nào cả. Cái thời thế nó chán phèo như thế đó bạn à. Rất thông cảm tâm trạng một mồi chán chường của các ban vi chính minh cũng đã tê người vì tâm trạng đó. Nhưng đầu sao thì mỗi người đều đã có mặt và sẽ vẫn phải có làm cho tròn cái phận của mình, phải không bạn?

### Rất buồn vì Phật giáo bị bêu xấu

HUẾ, 28 tháng 8 năm 1970

Kính thưa ông,

Là 1 tác giả Đời của ông, không dám nói là trung thành lâm, nhưng tuần báo Đời không thiếu đối với tôi.

Tôi rất buồn trong mấy số Đời gần đây: Qui ông đả kích quá nhiều về Phật giáo Ân Quang. Lại tờ báo thông tin cho quần chúng, cần phải có sự vô tư và ngay thẳng, không vì chuyện 1 cá nhân mà đem bêu xấu 1 Tôn giáo, để làm hành diện 1 tờ báo! Xin ông stop đi là vừa. Nếu còn, tôi e rằng Đời ở Huế không ai đọc!

Đó là mấy lời có ý xây dựng thô sơ, xin ông đừng hiểu làm tội hận Đời.

Rất hy vọng ở nơi ông.

Trân trọng kính chào Ông và  
thúc gi bao sống lâu.

LE VĂN PHƯƠNG  
(Hué)

TL.— Nỗi buồn của ông cũng là nỗi buồn của tòa soạn. Nhưng chúng tôi không thể làm khác hơn được khi không muốn trong thấy hàng ngũ Phật giáo sa lầm xuống hố sâu đồ vỡ. Vì chắc ông cũng đồng ý với chúng tôi rằng kẻ bêu xấu Phật giáo không phải là nhà báo mà chính là những kẻ đang buôn kinh bán Phật, lợi dụng cừa chùa để làm những việc bỉ ổi. Sở dĩ phải vạch mặt chỉ trán bọn người đó, vì chúng tôi không thể chấp nhận mãi tình trạng mặc họ thao túng lương gai đám đông tín đồ thuận khiết. Nếu có xảy ra tình trạng như ông nói, chúng tôi cũng đồng phái chênh nhau vì lương tâm không cho phép chúng tôi tiếp tay với một nhóm người xảo trá bung bít những chuyện xấu xa. Chúng tôi rất thông cảm thiện ý của ông và hy vọng ông đã hiểu không vì hiềm khích với một cá nhân nào mà chúng tôi làm như vậy.

### Hòa Bình tức khắc có được không?

Hội An 21.7.70.

Kính anh Trần Đức Uyên,

Trong hiện tại, người ta nói quá nhiều về Hòa Bình, nhiều người còn « lý tưởng » hơn, muốn HB ngay tức khắc. Tôi là lính, tôi cũng rất muốn HB nhưng thú thật với anh, tôi lại rất sợ cái HB ngay tức khắc đó.

Chiến tranh là một thảm họa. Cái thảm họa càng to lớn và khốn nạn hơn nữa khi người ta đã nhận danh chiến tranh để đòi hỏi mọi thứ, để làm mọi thứ và rồi chẳng làm được một thứ gì.

Hòa bình, mọi thứ nhân danh sẽ sụp đổ, và nếu không thiết dụng với một tư tưởng, ít ra là ngay từ bây giờ những đòi hỏi cũng sẽ sụp đổ không còn gì cả: chỉ là một sự trống rỗng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Chưa có một tí chướng bị gì cả. Và, trong cái hỗn độn hù mang này HB tức khắc, tôi nghĩ chỉ là từ chối một thảm họa này để nhau một thảm họa khác, mà chưa biết sự thảm họa mới này có rộng lớn trong tầm mức thế nào.

PHAN LẠC THAO

# HỘP THƯ TÒA SOẠN

(Trà Vinh), Cỏ Hoang (KBC 6349), Hạc Vũ (Huế), Ngũ vần Tươi (Hậu Nghĩa), Trần bách Thuy (Sg), Mộng Tú (AP-Sg), Ng văn Thiện (B. hòa), Văn nhật Đông (KBC 3011), Vi Lô (Tam Kỳ), Chế Phượng (An Giang), Nhật Đàm (KBC 3435), Ng ngọc Trâm (Phan Thiết), Uyên châu Vũ ( ), Mai Toàn (Đà Nẵng), Hoàng thúc Sen (Khánh Hòa), HDN (Sg), Trần định Chiểu (Chim Trời Nam), Yên Bằng (Sg). Xin các bạn chờ tin trong các số sau.

• Các thi bản sau đây đã được lần lượt chọn đăng trong trang thơ của Đời :

• QUÁN THU (T. H. Thương), Lục bát viết dưới vườn khuỷu (TTD Thảo), Hát (N. Đàm), Tình Nhớ (TH Thảo), Tròi ngoài oï mõ (T.H. Thảo), Đơn sơ, Hoài niệm, Tạm bợ (H.M. Hải), Ngựa Hồng (H.M. Mị), Nỗi nhớ nàng, Tình chưa tỏ sau lưng thành nội, Lại nhớ (H. Ngân), Lục bát cho Loan (H. Vũ Ý), Đêm mơ (B. Nguyễn), cho 1 người ra đi, Trò về, Gửi cho những bàn tay ngoài (Ái Khanh), Bài thơ cho một người con gái, Trong tình yêu mới chớm, Tôi, Võ Đề, Bao giờ, Đêm một mình (T.H. Nghiêm), Tình hờ (K. Sương), Bài thơ cho Tường sau lầu ra đi (P.N. Hồ), Niềm đau thân phận (H.N. Hưng), Nguồn (P.H. Phương), Ngày tháng trên tay, Mưa rơi trên tóc (P.T. Đỗ) Ưu tú (M.H.V. Linh), Ngậm ngùi, Thủ xa (Ly Trần), Xa dâng chìm hồng, Điều ru cho người tình, Đinh Buồn (Văn nhật Đông).



# Tuổi thơ và tù đày

(Tiếp theo trang 22)

Trộm là một hành vi phạm pháp, nhưng chúng tôi lại nghĩ rằng không phải là một tội phạm. Vì thế bản án có tính cách dung hòa, tòa xác nhận tội phạm của em nhưng giao lại cho gia đình. Đó là một biện pháp không để lại ác tích gì. Tòa không thể tha bông vì em thiếu nhi nhận có lấy, nhưng lại không chịu trả.

ĐỜI : Thưa ông Chánh án, « kẽ trộm cây đàn » bao nhiêu tuổi ?

Ô. THÔNG : Mới 16, 17 tuổi thôi.

ĐỜI : Còn « nàng Mỹ Nương » có ra hầu tòa với tư cách nhân chứng không ?

Ô. THÔNG : (Cười) Cô ta không ra tòa, nhưng theo lời khai, cô có nghe tiếng đàn và cả tiếng hát của anh chàng kia. Tòa án Thiếu nhi còn nhiều cốt chuyện nữa. Mỗi vụ là một cốt chuyện.

ĐỜI : Luật 11/58 thiết lập Tòa án Thiếu nhi đã ban hành cách đây hơn 10 năm. Đến nay, số thiếu nhi phạm pháp gia tăng, hoàn cảnh xã hội đã thay đổi, quan niệm trừng phạt cũng tiến bộ hơn. Ông Chánh án có cho rằng cần có một luật thiếu nhi mới, thích thời hơn ?

## Hồi ký của một người..

Tiếp theo trang 37

Thiếu Tướng sang Hương Cảng thăm tôi như thế là quý hóa rồi không nên trở lại lễ nghi thời cổ.»

Cựu Hoàng kéo ghế mời tướng Năm Lửa ngồi. Dụt dè, e lệ hỏi lâu, tướng Năm Lửa khép nép ngồi xuống và bắt đầu nói về lý do cuộc thăm viếng của mình.

« Tàu Hoàng Đế, em đại diện cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sang đây có ý mang hết lực lượng của Phật giáo Hòa Hảo đứng sau lưng Hoàng Đế ủng hộ giải pháp Bảo Đại để chống Cộng, cứu dân, cứu nước, cứu đạo. Em mong Hoàng Đế chấp thuận cho.»

Cựu Hoàng hai mắt sáng ngời,

Ô. THÔNG : Vâng, trong xã hội chiến tranh hiện tại, muốn bảo vệ thiếu nhi nêu hiếu phải có luật bổ túc cho luật hình, hay một luật đặc biệt nào khác. Luật 11/58 và luật hình hiện hành đều được soạn trong thời bình. Nhưng chúng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là làm thế nào cho các Trung tâm Giáo hóa có thể cải thiện đời sống của các em thiếu nhi phạm pháp.

ĐỜI : Chúng tôi xin được hỏi một câu chót : Khiêm điền lại 10 năm hoạt động của Tòa án Thiếu nhi, ông Chánh án có cho rằng tòa án này đã góp phần giải quyết một vấn đề xã hội khó khăn ?

Ô. THÔNG : Đối với Tòa án Thiếu nhi, luật đã ban hành từ hơn 10 năm nay, nhưng chỉ mới như bước chậm chân tại chỗ, chưa tiến được gì.

Tôi nhớ là trong phiên họp của Hiệp Hội các Thẩm Phán Thiếu nhi Quốc tế tại Genève, các vị thẩm phán các nước rất lưu ý về tình trạng thiếu nhi phạm pháp ở Việt Nam, và tỏ ra cảm động khi biết các thiếu nhi VN rất bơ vơ trong một xã hội chiến tranh. Nói chung, số phận thiếu nhi VN rất đáng thương cảm. Chúng tôi mong mỏi rằng các cơ quan đoàn thể và ngay các bậc cha mẹ lưu tâm đến các thiếu nhi nhiều hơn.

đứng dậy, nói với một động có vẻ xúc động :

« Thiếu Tướng khi trở về VN nói lại với các giáo hữu, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là tôi rất cảm ơn và rất tân thành lòng yêu nước của tất cả các anh em chị em. Tôi chỉ mong mỗi giải pháp quốc gia của chúng ta sẽ mang lại độc lập hòa bình tự do, cho tổ quốc và dân tộc. Chúng ta là con dân nước Việt, chúng ta đều có trách nhiệm tranh đấu, hy sinh cho quê hương, chúng ta được cường thịnh và dùng bão chúng ta tránh khỏi ách nô lệ của một chủ nghĩa ngoại lai.»

Nói đoạn, Cựu Hoàng trao cho tướng Năm Lửa chiếc đồng hồ vàng có mốc chữ : Bảo Đại tặng.

Đáng chú ý là khi tướng Năm Lửa đàm thoại với Cựu Hoàng, tướng Năm Lửa đều xưng em, chứ không xưng tôi như mọi người.

## CÂU CHUYỆN SỐ 35

(tiếp theo trang 41)

Tổng Thống trở thành cái bùng sung đón nhận hết những lời trách cứ, những lời trách cứ ấy nặng nề, vươn cao và phô quát trong dân chúng thành những lời nguyền rủa. Có người biết rõ tấm lòng và thiện chí của Tổng Thống đối với hiệu tinh muốn có một lời biện hộ nhưng hắn là lời họ chưa kịp thoát đã tắt trong cõi vị thái độ NGƯỢC ĐỜI của cấp thừa hành được chỉ định để gánh trách nhiệm nhưng trốn trách nhiệm. Buồn cười hơn, khi an ninh được vẫn hồi, chuông điện thoại ở Phủ Thủ Tướng và Phủ Tổng thống liên tiếp reo leo tưng hồn và qua đường giây điện thoại họ đã hát cho Tổng Thống và Thủ Tướng nghe những bài ca hùng tráng nói lên ý chí cương quyết phục vụ quê hương và chế độ.



Đồng bào chán ngán.

Những phần tử tám huyệt sẽ thối chí, ném mình vào vị trí « rầm lạng » hoặc có thể trở thành loài sáu bọ tham nhũng.

Chẳng lẽ đất nước này chỉ hy vọng ở một phép lạ mà thôi sao ? Hay Đời Là Thế ?

NGƯỜI MỘT MẶT

### NHÂN CHỊ HOÀI

Tôi đã đọc thư của chị cho tòa soạn nghe. Anh em rất cảm động và hứa sẽ thực hiện để nghị đó.

Hôm nay, chị gọi, đảng đỡ buồn sẽ kéo tới phá nhà anh chị một bữa cho đỡ buồn.

Chị đừng trách Ng. Định. Hắn lo việc Hội cũng đã mệt. Mọi việc đều do tôi cả.

THỢ HOẠN

## Có những trung tâm bụi đời

(TIẾP THEO TRANG 25)

hội viên một khoảng thời gian tự do, muốn làm gì thì làm : đi học, giữ xe, đánh giày, bán báo... từ 7 giờ sáng cho tới 11 giờ 30 khuya. Đúng giờ này, dù đang làm việc gì, ở bất cứ nơi nào, các hội viên của trung tâm cũng phải về trình diện «anh Diệp». Qua 11 giờ 30, nếu thấy thiếu, anh Diệp sẽ ghi tên rồi cho người hoặc đích thân đi kiểm, xem đương sự vẫn mặt, có phải vì đương nằm ở trong các bót cảnh sát không. Hay là đương sự đang la cà tại những nơi ăn chơi, hút sách.

Trong giờ hành nghề tự do, Trung Tâm Bụi Đời vẫn tìm cách kiểm soát hành vi của các hội viên. Nếu hội viên nào tỏ ra có những hành động bất hảo như giết đồ, ăn cắp, đập lộn, trung tâm sẽ áp dụng «kỷ luật sắt» khi đương sự trở về tối. Để tiện bề theo dõi, trung tâm đã phân chia các hội viên thành những tổ năm người và để các em tự kiểm soát hành vi lẫn nhau.

Đối với những em chưa có việc làm, hoặc không thích đi làm, trung tâm cũng sẵn sàng chứa chấp sau khi đương sự hứa tuân hành nghiêm chỉnh những nội quy mà trung tâm đưa ra. Vào đây, các em thuộc dàn « bụi đời » không hề sợ đối vi hàng ngày trung tâm sẽ phát phiếu ăn cơm xã hội hai lần. Trung tâm cũng có cả giường, nệm, drap trắng, đàng hoàng để các em làm nơi ngủ lụng. Sau những phút đi hoang. Một vài người đã nhận xét : « Chỗ tắm rửa, phòng vệ sinh của trung tâm hiện nay có thể nói còn sang hơn những nơi tắm rửa, vệ sinh của nhiều gia đình thuộc dân lao động. Điều làm cho nhiều người tham viếng trung tâm ngạc nhiên là các em không hề nghĩ những phương tiện này là «của chùa» nên xài một cách phi pháp như thè vừa xài vừa phả. Trái lại, tất cả giường chiếu, chỗ tắm rửa, phòng vệ sinh của các em đều sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

(CÒN NỮA)



## Tính sò đời

(TIẾP THEO TRANG 13)

### Thẩm quyền của ai ?

Vụ Hà thúc Nhơn trong tuần qua lại tiểu sáu thêm vào một khúc tăm tối mới: sau những cố gắng làm sáng tỏ vấn đề của chính quyền địa phương. Đại tá đầu tỉnh Khánh Hòa đã cho rằng Hà Thúc Nhơn chết vì một khẩu lệnh của tướng Ngô Du trong khi tướng Ngô Du nói không có chuyện đó. Một tờ báo còn cho biết Đại tá đầu tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bố ông sẵn sàng khui hết vụ Hà thúc Nhơn nếu được cam đoan bảo đảm về tính mạng. Liệu hệ trong vụ này, Thiếu tá Đặng Mai đã bị tống giam và Trung tá Y sĩ Trưởng Quân Y Viện Nguyễn Huệ đã bị cách chức. Tuy nhiên, trước dư luận, tất cả các biện pháp trên vẫn chưa được coi là đúng mức. Đặc biệt hơn nữa là Giám Sát Viện đã từ chối nhúng tay vào vụ Hà thúc Nhơn với lập luận vụ này thuộc thẩm quyền của Tỉnh Thanh Tra Quân đội. Người ta được biết rằng Tỉnh Thanh Tra Quân đội hiện nay chính là tướng Lữ Lan.

## PHONG NGÚA

Gé chóc, lở lói, gài tới đâu ăn lan tới đó  
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết  
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN  
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lãm—CHOLON — KNBYT số 3 — 9-5-63

Mỗi người  
một  
bàn chải răng...



Nhưng chỉ dùng

KEM  
ĐÁNH RĂNG

**Hynos**  
PHOSPHATE



Với  
**Hynos**  
PHOSPHATE

mang lại cho quý vị  
một hàm răng trắng trong  
những nướu răng lành mạnh,  
một hơi thở thanh khiết,  
nếu quý vị  
chải răng 2 lần trong ngày

*đánh răng sớm chiêu  
răng tươi sáng nhiều*



MÙI THƠM CAM NGUYÊN CHẤT

# Kẹo Bổ Multi-Calcium

Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

## CẦN CHO:

- Em nhỏ đang sức lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

