

WASON
DS 531
D642 +

DÓI

花火



ĐỜI

47

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ : SÔNG HƯƠNG NÚI NGỌ

- NHỮNG BÀI HỌC CỦA HUẾ của đời • HUẾ SAU TẾT MẬU THÂN
của trịnhcongson • MỘT THÀNH PHỐ ĐỀ NHỚ của hảivăn • CHỌN
VỢ... HUẾ của lãothon • HUẾ MẬU THÂN của kimnhật.

2

CHÁNH TRỊ

- HUẾ ĐẤU TRANH VÀ TÀN PHÁ của lýđạinguyễn • HIỆP UỐC NGA
TÀY ĐỨC VÀ TƯƠNG LAI VN VÀ ĐNÁ của hoàngvăndức • BÀI TRÀ
LỜI NHÀ VĂN UYÊN THAO VỀ : CON NGựa GỒ ĂN QUANG VÀ
THÀNH TROIE NAM VN của lêvăncinh • HỒI KÝ CỦA MỘT NGƯỜI
BIẾT QUÁ NHIỀU của vànbinh • NHỮNG TIỀN TRI LẠ LÙNG CỦA BÀ
DIXON của đời • HÀ NỘI THÀNH PHỐ XA XỎI của thiencan.

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH truyện dài của nguyễnthụylong
- BƯỚM VƯỢT NGỤC của Henri Charrière — phanhuychiêm dịch

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • ĐỜI LÀ THỂ
- TRANG THƯ • NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GỒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI.

ĐỜI • NĂM THỨ HAI	SỐ 47	TUẦN LỄ TỪ 27-8-1970 ĐẾN 03-9-1970
Tòa soạn 143-145 Công Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TÙ và nhóm Sóng	GIÁ 40đ Giao dịch quảng cáo Hồi ông Linh 143-145 Công Quỳnh SAIGON

Bài gởi báo dài miễn gởi cho báo khác và ngược lại. Nhà báo không trả lại bản thảo

đầu tranh cho đổi

Những bài học của Huế

Giữa Hà Nội và Saigon, Huế là nơi còn giữ được một bờ ngoài tường đồi tràn lặng. Tới Huế, người ta có thể ngỡ vừa rời xa bờ sông đô thị, mặc dầu Huế vẫn là một đô thị. Nhưng, cái tràn lặng của Huế không phải là đặc điểm của một đời sống đã cẩn cỏi đang kéo dài những ngày an dường tuổi già. Trái lại, nó đã gói ghém một sức sống vô cùng mãnh liệt, đã gop phần một cách tích cực vào những biến động lịch sử tại Việt Nam suốt 25 năm nay. Năm 1945, Huế đã ôn ào rung động trước sự đổi mới của tình hình đất nước, đã hào hức đặt trọng niềm tin vào nơi những lãnh tụ Cộng Sản vừa cướp chính quyền tại Hà Nội. Năm 1963, Huế lại anh dũng mở đường cho một giai đoạn tranh đấu mới nhằm xô đổ một chế độ độc tài.

Ba năm sau, năm 1966, thêm một lần nữa, Huế đứng lên biểu lộ quyết tâm đòi hỏi một đời sống thực sự công bằng và tự do.

Tất cả những nỗ lực gop phần tích cực đó của Huế lại đều chỉ đem về những kết quả trái ngược.

Những người Cộng Sản đã đáp lại niềm tin tròn đầy của Huế vào năm 1945 bằng sự mượn danh nghĩa cứu quốc để tàn sát những người Việt Nam yêu nước. Năm 1968 chính họ đã biến Huế thành một bãi tha ma.

Bài học đầu tiên do Huế đem lại là một bài học về sự nhẹ dạ, cả tin.

Bài học thứ hai do Huế đem lại là một bài học về mầm mống phản bội nơi những khuôn mặt lớn của chính trường. Sau những đóng góp tích cực của Huế từ 1963 tới 1966, người ta đã chỉ thấy những âm mưu lợi dụng xương máu người tranh đấu để bước lên cao mãi trên đỉnh đài danh vọng của một thiểu số vị kỷ.

Bài học thứ ba của Huế, qua vụ thảm sát Tết Mậu Thân, là bài học về thực chất chính nghĩa giải phóng của Cộng Sản.

Lấy Huế làm chủ đề cho một số báo, chúng tôi mong mỏi sẽ gợi nhớ mọi người về những bài học trên.

Chúng ta đang ở một giai đoạn đòi hỏi mỗi người dân một tinh thần đấu tranh quyết liệt. Nhưng những bài học của Huế buộc chúng ta phải tự đặt trước hết một câu hỏi: « Mỗi người đã thực sự cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng, khai thác và mưu toan phản bội sức đấu tranh của quần chúng hay chưa? »

ĐỜI

CHỦ ĐỀ
ĐỜI SỐ 48 :
BẢO ĐẠI — HỒ CHÍ MINH

Trên tuần báo ĐỜI số 45, văn UYÊN THAO có viết bài « NGƯA GỖ ẤN QUANG VÀ THÀNH TROYE NAM VIỆT NAM ».

Bài viết này, theo ông Kha Ác (trong mục Nói Chuyện Về Gỗ) thì nó có tác dụng như trái « bom » và được mô tả là một bài viết « dữ dội » của người viết « quá can đảm » cho ông cũng phát ngán.

Điều lưu ý này của Kha Ác làm cho người đọc không không đọc nó với một thái THẬN TRỌNG và NGHIÊM CHÍNH.

Chúng tôi đã đọc. Thận trọng, nghiêm chỉnh.

Và chúng tôi đã thấy gì trong viết đó của nhà văn UYÊN THAO. Trước khi trình bày những điều này, văn U.T. viết mà theo chúng ta đây tính chất Chủ Quan và Ác, chúng tôi xin thưa mấy điều như thế này :

Chúng tôi là một quần chúng nhưng không phải là một quần chúng Phật tử nhạy cảm. Tuy nhiên làm người đỡ đầu thiền của mình lúc sống cũng như lúc chết.

Chúng tôi là một Phật tử, nhưng là một thứ Phật tử Tại Gia, là Đức Phật Ngài đâu có bắt buộc chúng tôi phải theo khái ÁN QUANG hay VIỆT NAM QUỐC TỬ.

Và sau cùng, là chúng tôi chưa bao giờ gọi hay công nhận những ông như TÂM CHÂU, THIỀN MINH là Thượng Tọa.

Nhưng trong bài viết dưới đây chúng tôi xin nói ngay là gồm hai phần :

1. Chúng tôi đưa ra mấy QUYẾT ĐOÁN SAI LẦM và ÁC Ý của nhà văn U.T.

2. Chúng tôi đưa ra mấy nhận định sẽ được mọi người cho là ĐÚNG về vai trò và hoàn cảnh của khối Phật giáo ÁN QUANG. Điều mà chúng tôi xác mọi người đều nghĩ tới. Đó là TÌNH CẠNH NAM NHÂN CỦA NAM NHÂN hay NAM NHÂN CỦA NHAU giữa NGƯỜI MÃI — CHÍNH QUYỀN — P.G.A.Q. Vì

chúng tôi xin bắt đầu bài viết bằng sự khẳng định như thế này : Là nhà văn UYÊN THAO, với bài viết « CON NGƯA GỖ ẤN QUANG VÀ THÀNH TROYE NAM V.N. », ngoài một vài nhận định được coi là ĐÚNG

BÀI TRẢ LỜI NHÀ VĂN UYÊN THAO VỀ :

« Con ngựa gỗ Á. Quang và thành Troye N.V.N. »

HAY

Tình cảnh nạn nhân của nhau giữa người Mỹ, chính quyền và P.G.A.Q.

+ bài của LÊ VĂN CHÍNH

với bất cứ một người viết TRUNG BÌNH nào có một chút trí nhớ tốt và theo dõi những biến cố thời sự chính trị trong mấy năm gần đây đều có thể nói được. Viết đúng như thế, nhà văn U.T. còn có những điều THẮC MẮC không đáng để ông gọi là THẮC MẮC (vi ông là một NHÀ VĂN), những SO SÁNH, QUYẾT ĐOÁN đầy ác ý nếu không muốn nói là chụp mũ (điếc mà trong tư cách nhà văn ông không nên làm), vừa những VĨ VON không thể VĨ VON hay những VĨ VON không có một giá trị nào hết, trừ phi ông U.T. muốn làm THƠ hay viết những bài biện khảo về THƠ một cách vô thưởng vô phạt kiểu 60 năm THI CA Việt Nam của ông.

I.— NHỮNG THẮC MẮC NGÂY THƠ VÀ QUYẾT ĐOÁN SAI LẦM, NHỮNG VĨ VON KHÔNG THỰC CỦA NHÀ VĂN UYÊN THAO

a) Những thắc mắc ngày thơ :

Nguyên văn đoạn « Một Thác Mắc », nhà văn U.T. viết :

« Khoảng mấy năm trở lại đây, tôi vẫn thường tự hỏi về thái độ của báo chí cũng như của chính minh đối với các lãnh tụ Phật giáo. Tuy vậy tôi vẫn không đồng ý với Tú Kieu về bài thơ diễu sú. Tôi cho

rằng đây là một thái độ hết sức đúng và không cần lý giải. Thế nhưng, kể từ năm 1966 (xin quý vị nhớ năm 1966) đối với tôi, sự xung tụng các lãnh tụ Phật giáo là một điều cần được xét lại. Ở thời gian này, tôi không còn thấy bất bình trước các hành động diễu cợt nhà tu nữa. Cũng tự nhiên như ngày nào, tôi chấp nhận sự diễu cợt một cách hết sức dễ dàng và đòi hỏi còn gop phần thêm vào sự diễu cợt đó ».

Qua đoạn văn trên, khi đọc lại, hẳn quý vị như tôi đều nghĩ rằng, trong tư cách là một nhà văn như UYÊN THAO, thì điều hiểu biết kiều: « tôi biết chắc rằng không phải nhà sư nào cũng đáng kính » không có gì là ghê gớm đáng nói hết như là một khám phá mới mẻ. Cũng chỉ là điều tầm thường mà một em học sinh lớp nhất nào đó có thể nói được ; bên cạnh những bậc đạo hạnh tôi đã thấy không thiếu người tuy mặc áo nhà tu nhưng chưa so nỗi tư cách với một người bình thường. Tôi đã từng thấy có người té bò ngửa trong khi ngồi thiền vì ngủ gật và người khác vẫn phải quết thõi phiệu vào thuốc lá, bởi không lẽ mang bàn đèn về chùa. Tuy vậy tôi vẫn không đồng ý với Tú Kieu về bài thơ diễu sú. Tôi cho

Bà là việc ông ta cho rằng, việc một tòa soạn nào đó quyết định hủy bỏ bài thơ của Lý BÍ ĐÀU nhả một nhà sư nào đó năm 1964 để đến nỗi « mặc dù tờ báo hết sức nghèo vẫn sẵn sàng hủy bỏ hàng ngàn ấn bản đã in xong », điều mà ông U.T. ngay thơ cho rằng, quyết định này thoát thai từ MẶC CẨM PHẠM TỘI vì sự đùa cợt, nghĩa là, theo ông UYÊN THAO chỉ là vẫn để lượng tâm khỏi cắn rứt khi xúc phạm nhà tu chứ không phải vì một nguyên động lực hay một đe dọa nào từ ngoài. Điều này liệu qui vị có tin được như ông U.T. nói hay không khi qui vị hắn còn nhớ là năm 1964, Phật giáo đang có một lực lượng quần chúng cuồng tin, đáng ngại. Thành thử việc hủy bỏ bài thơ của Lý BÍ và mấy ngàn ấn bản đã in xong là vì sự phản ứng của cái lực lượng quần chúng cuồng tin đó, chứ không phải mặc cảm phạm tội thuần túy như ông U.T. nói. Điều này là một sự thật, nếu qui vị lật trở lại trong 8, cũng trong ĐỜI số 45, mục Nói Chuyện Về Đầu Gói của Kha Trần Ác qui vị sẽ thấy những dòng như thế này: « Đầu Gói không muốn vu oan giả họa cho ai, nhưng trong vụ đốt phá báo SỐNG do một đám biểu tình tự nhã, là Thanh Niên Phật Tử ».

Một sự NGÀY THƠ khác của UYÊN THAO mà trong tư cách nhà văn như ông chúng tôi nghĩ ông chẳng nên đặt thành thắc mắc, suy nghĩ. Đó là, ông UT viết: « Kể từ năm 1966, đối với tôi, sự xung tung các lãnh tụ Phật Giáo là một điều cần được xét lại. Ở thời gian này tôi không còn thấy bất bình trước các hành động diễu cợt nhà tu nữa. Cũng tự nhiên như ngày nào, tôi chấp nhận sự diễu cợt một cách hết sức dễ dàng và đôi khi còn góp phần thêm vào sự diễu cợt đó ».

Tôi nói, đây là một sự NGÀY THƠ của nhà văn U.T. làm chúng ta khó chịu.

Vì như qui vị đều biết, năm 1936, Phật giáo với biến động miền TRUNG, đang bị chính quyền bấy giờ và người Mỹ quyết tâm hạ ĐO VÂN. Điều nhận định này của chúng tôi, để quý vị thấy không sai, xin qui vị đọc một đoạn ngắn sau đây của nhà báo TRƯỜNG TÙ

PHÒNG, tức là Luật sư PHẠM KIM VINH trong bài PHÙ THỦY MỸ TÍNH GIỎ V.N. đăng trên tuần báo DIỄU HẬU số 17 phát hành cùng với tuần lễ của ĐỜI số 45. Nguyên văn như sau:

« NHUNG ĐẾN NĂM 1966, PHÙ THỦY MỸ TẠO RA CUỘC KHỦNG HOẢNG PHẬT GIÁO MÀ LẦN NÀY LÀ BỀ PHÁ VỐ THẾ LỰC VÀ ỦY TÍN PHẬT GIÁO.»

Trích dẫn đoạn văn trên chúng tôi không có ý chụp mũ nhà văn U.T là người của CIA khi nhà văn U.T nói: « đôi khi tôi còn góp phần thêm vào sự diễu cợt đó ». Nhưng trước sau gì tôi cũng chỉ nghĩ đây là một sự NGÀY THƠ của nhà văn mà thôi.



b) Những quyết đoán sai lầm.

Nguyên văn điều nhà văn quyết đoán mà chúng tôi cho là sai lầm:

« Trong một tờ báo xuất bản tại Pháp, thầy Nhất Hạnh đã lập luận rằng không có chuyện xâm lăng giữa người Việt với người Việt. Như thế thầy Nhất Hạnh đã cố tình trình bày trước dư luận thế giới rằng tại VN không có chuyện C.S xâm lăng mà chỉ có người Mỹ xâm lăng. Chúng tôi không biết nhà văn U.T. căn cứ vào tờ báo nào xuất bản tại Pháp để có kết luận đó. Nhưng chúng tôi cho rằng, với ông Nhất Hạnh, có lẽ cuốn HOA SEN TRONG BIỂN LỬA là cuốn trình bày rõ ràng nhất SUY NGHĨ của ông ta rất đúng đắn về chiến tranh VN. Và trong đó, ông trình bày, hầu như là NGƯỜI MỸ và CỘNG SẢN VN là hai thủ phạm hàng đầu gây nên sự bi thảm cho chiến tranh Việt Nam. Nhưng có điều như thế này mà được ông Nhất Hạnh nói tới cũng như chúng ta cũng biết, trách cứ người Mỹ, là đối với C.S, thì chúng là hiện thân của tay sai, xâm lăng, thống trị chúng ta không trách cứ mà chỉ để tâm ĐỐI PHỐ. Nhưng đối với người Mỹ, họ đến đây với mệnh danh BẢO VỆ TỰ DO, là BẠN, là ĐỒNG MINH, nhưng họ tỏ ra THỦ ĐOẠN, QUÝ QUYẾT, KHÔNG THỰC TÂM. »

Qua nhận định trên của nhà văn UYÊN THAO đặt trước chúng ta hai sự việc, mà có lẽ, nhà văn này do một thói đầy náo đó hơn là do nhãn quan sáng suốt, nhận thức đúng đắn của một nhà văn Việt Nam trong hoàn cảnh cuộc chiến phức tạp và khốn khổ như cuộc chiến này, nhà văn đã đưa tới những quyết đoán sai lầm, nếu không nói là thiển cận đầy cố ý.

Chúng tôi muốn nói tới sự việc thứ nhất, đó là việc: CÓ HAY KHÔNG CHUYỆN XÂM LĂNG GIỮA NGƯỜI VIỆT VỚI NGƯỜI VIỆT NHƯ MỘT CHỦ ĐỘNG, HÀM HỎ VÀ QUYẾT LIỆT.

Là một nhà văn trong hoàn cảnh chiến tranh (lại là một nhà văn VN) như chúng ta đang chịu đựng,

chúng tôi thiết tưởng nhà văn phải trước ai hết thấy rõ tính chất khác biệt giữa CHỦ ĐỘNG CUỘC XÂM LĂNG và BỊ BÓ BUỘC PHẢI XÂM LĂNG là tinh cảnh người Việt ngoài Bắc và người Việt trong Nam từ hơn 10 năm nay. Điều này nói một cách khác, rõ như hai lần năm là mười, là nếu đang sau chúng ta, người Việt hai phía, không có những âm mưu ngoại bang thiếp lập những mưu đồ của chúng (Mỹ, Nga, Trung Cộng) thì cuộc chiến này đã không kéo dài và tàn tệ như đến ngày hôm nay. Vì rằng nếu chỉ có tranh chấp thực sự giữa chỉ người Việt với nhau, thì nó cũng đã được thu xếp, giải quyết trong tinh túy dân tộc.

Vậy thì điều mà thầy Nhất Hạnh trình bày có thể là đúng, nhưng quyết đoán là sai.

Sự việc thứ hai mà chúng tôi cần lèn tiếng, là điều mà U.T. cho rằng: « Thầy Nhất Hạnh đã cố tình trình bày trước dư luận thế giới rằng tại VN không có chuyện C.S xâm lăng mà chỉ có người Mỹ xâm lăng. Chúng tôi không biết nhà văn U.T. căn cứ vào tờ báo nào xuất bản tại Pháp để có kết luận đó. Nhưng chúng tôi cho rằng, với ông Nhất Hạnh, có lẽ cuốn HOA SEN TRONG BIỂN LỬA là cuốn trình bày rõ ràng nhất SUY NGHĨ của ông ta rất đúng đắn về chiến tranh VN. »

Và trong đó, ông trình bày, hầu như là NGƯỜI MỸ và CỘNG SẢN VN là hai thủ phạm hàng đầu gây nên sự bi thảm cho chiến tranh Việt Nam. Nhưng có điều như thế này mà được ông Nhất Hạnh nói tới cũng như chúng ta cũng biết, trách cứ người Mỹ, là đối với C.S, thì chúng là hiện thân của tay sai, xâm lăng, thống trị chúng ta không trách cứ mà chỉ để tâm ĐỐI PHỐ. Nhưng đối với người Mỹ, họ đến đây với mệnh danh BẢO VỆ TỰ DO, là BẠN, là ĐỒNG MINH, nhưng họ tỏ ra THỦ ĐOẠN, QUÝ QUYẾT, KHÔNG THỰC TÂM.

Nói tới người Mỹ, ông Nhất Hạnh đã trình bày rõ ràng như thế, điều mà không riêng gì ông Nhất Hạnh, chúng ta đều biết, báo chí ngay tại VN cũng đã lèn tiếng.

Điều này có lẽ làm phiền lòng, trở ngại công tác hay tư tác nào đó nữa nhà văn chúng ta chăng.

Một quyết đoán sai lầm khác của nhà văn U.T là chúng ta hãy nghe ông ấy GỒNG MÌNH bệnh vực Báo Chí. Nguyên văn: « Lịch sử đấu tranh của nhân loại ghi lại rằng KHÔNG BAO GIỜ CÓ BẢO CHÍ TAY SAI. »

Vừa thôi ông ạ. Thủ hồi ông, có Linh Mục, Thượng Tọa tay sai. Có Tổng Thống, Thủ Tướng tay sai, thi việc có báo chí tay sai đã sao đâu. Đừng nói tới lịch sử đấu tranh của nhân loại gì cho xa xôi, ông thử nhớ lại mới đây, dưới trào Đệ nhất Cộng Hòa đó, báo chí làm tay sai đâu có hiếm hoi gì. Nhưng có điều là KHÔNG CÓ CÁC TẬP THỂ BẢO CHÍ TAY SAI thì đúng. Thiếu chữ TẬP THỂ trong mệnh đề trên thì sai, trật lác. Thưa ông.

Thưa ông, tôi nhớ ra rồi. Là nếu như lịch sử tranh đấu của nhân loại này được viết bởi ông U.T. như kiểu 60 NĂM THI V.N. thi cũng có thể KHÔNG BAO GIỜ CÓ BẢO CHÍ TAY SAI. Vâng, tôi đang chờ đọc ông.

c) Những so sánh, ví von không thực, ác ý

Nguyên văn nhà văn UT viết: « Tôi không muốn nhắc tới nguồn tin tưởng TRẦN ĐỘ đã có mặt tại



CHO NGƯỜI VÀ NHỮNG GIỌT MÁU BỐ QUÊN

Trên cánh đồng rạ khô
cây nấm non đã mọc
ai đếm dùm cho ta
hỏi những người chơi bắn
máu chảy ra không cùng
chảy ra không kẽ xiết

chua ĂN QUANG trong dịp TẾT MẬU THÂN, đã bàn bạc kế hoạch với nhiều TT trước khi ra lệnh tổng tấn công Saigon. Một đoạn ví von khác: « nhưng từ 1968 (năm xảy ra biến cố Mậu Thân, ghi chú lưu ý của LVC) trở lại đây, Phật giáo ÁN QUANG đã dùng mọi mánh khoé dụ dỗ ngọt để khuyễn khích dân chúng miền Nam vác con ngựa gỗ vào thành Troie hẫu kẽ thù của họ từ trong đó chui ra đâm chém họ ».

Nhà văn UT qua hai đoạn trích dẫn nguyên văn vừa rồi, cho chúng ta nghĩ là nhà văn đã coi biến cố Mậu Thân như là cầu kết giữa Án Quang và Cộng sản vì tướng Trần Độ đã có mặt tại chùa Án Quang trong dịp Tết Mậu Thân, đã bàn bạc kế hoạch với nhiều TT trước khi ra lệnh tổng tấn công Saigon ». Đây có thể là một nguồn tin khó kiểm chứng, vô giá trị nếu được nhắc tới trong một trường hợp khác nào đó, nhưng nhà văn UT nhắc tới đây, nó có một mục đích là hỗ trợ cho lý luận, quyết đoán của nhà văn về sự CẤU KẾT mà chúng tôi vừa nói ở trên.

Đây là 1 quyết đoán sai lầm, nguy hiểm và ác ý của ô. U.T Vì mãi

cho đến hôm nay, sau khi những SỰ THẬT được phát giác rồi mà ông U.T vẫn cố tình không biết tới.

Và những SỰ THẬT đó, thưa ông UT là vụ MẬU THÂN, một CẤU KẾT KHỐN NẠN giữa người Mỹ và Cộng sản.

Điều này đến nay cả nước đều biết. Ông Nguyễn cao Thắng, một cố vấn của TT THIỆU cũng đã nói. Lê nào ông không hay, ông UT. Tôi sợ ông chưa tin, phiền ông tìm đọc tuần báo DIỄU HẬU số 17, cũng trong bài PHÙ THỦY MỸ TÍNH GIỎ VĨ VIỆT NAM của TRƯỜNG TỦ PHÒNG, ông sẽ thấy đoạn này: « CUỘC CÔNG KÍCH TẾT MẬU THÂN CỦA C.S. NAY ĐÃ TẠM ĐỦ ĐỂ CHO MOI NGƯỜI THẤY RẰNG ĐÓ LÀ KẾT QUẢ MỘT SỰ CẤU KẾT CHẮC CHẮN GIỮA PHÙ THỦY MỸ VÀ BÈ LŨ KHÁT MÁU C.S. CÓ THỂ COI CUỘC CÔNG KÍCH ĐÓ LÀ KHÚC NHẠC DẠO ĐẦU ĐƯA ĐẾN THẾ TRẬN ĐỒNG DƯƠNG HÓA CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT BÂY GIỜ. »

Trên đây là một điểm quyết đoán sai lầm, đầy ác ý của ông. Còn lại, lỗi vi von kiểu CON NGƯA GỖ ÁN

(Xem tiếp trang 45)

vì không ai cày cấy
con trâu già ngu ngơ
trái bom rơi bấy thiết

và bên cạnh nấm mồ kẽ chết
mọc lên loài nấm mới
trên trái tim của ta

xin chảy thật hân hoan
những giọt máu yêu dấu
chảy ra trên bình nguyên
chảy ra trên biển cả

ta không thể chờ đợi
trên tay chân kính hoàng
chỗ nằm nào không đủ
cho anh em kề nhau.

PHẠM NGŨ YÊN



KHA TRẦN ÁC

BÌNH MINH ĐẠI CÁO

Như Đầu Gối đã loan tin, kỳ này Đầu Gối công bố hịch « Bình Minh đại cáo » của Kha trấn Ác. Đề bạn đọc thấu triệt công phu của Kha trấn Ác trong vụ soạn hịch « Bình Minh », Kha trấn Ác cần nói rõ họ Kha chưa bao giờ mỉn thờ hoặc viết hịch, nên trước khi viết hịch, Kha trấn Ác phải ngày đêm, đêm hịch « Bình Ngô đại cáo » của đức Trần Hưng Đạo ra nghiên cứu, học thuộc lòng từng câu, từng chữ để « nhại » cho đúng. Sau khi soạn xong lại phải đưa cho Tú Kếu, Hà thượng Nhân nhuận sắc. Sau khi đưa cho hai thi hào nhuận sắc, Kha trấn Ác đọc lại bản hịch của mình, thi không nhận ra bản hịch của mình nữa, vì bản hịch đã được sửa chữa từ đầu đến cuối. Cần nói rõ là những đoạn số lá ba que trong hịch là do Tú Kếu, Hà thượng Nhân cho thêm vào, chứ không phải của Kha trấn Ác. Vậy nếu TT Thiện Minh sau khi đọc hịch, nỗi cơn lôi đình, muôn làm thịt tác giả hịch, thì nên làm thịt Hà thượng Nhân, Tú Kếu chứ đừng mần thịt Kha trấn Ác kèo oan cho họ Kha.

BÌNH MINH ĐẠI CÁO

(cốp-giê Bình Ngô Đại Cáo)
Tương mắng,
Việc tu đạo cốt ở chính tâm
Câu kinh kệ chẳng qua miệng lưỡi...
Như phật giáo ta từ trước
Hùng tâm, đại lực đã lôi
Miền Nam miên Bắc dẫu chia
Mục đích phương châm chẳng khác.
Tử Đinh, Lê, Lý, Trần gây nên
thịnh vượng

Cùng Ăn, Miên, Tàu, Miền tích cực
thị đua /

Dầu thăng, trầm đài lúc khác nhau
Song chân, chính đời nào cũng có.

Mới đây

Vì họ Ngô, chính sự lem nhem
Nên dân chúng một lòng ghét bỏ
Bạn Sư Hồ đã thừa cơ lợi dụng
Lũ gian tà bèn bán Phật cầu vinh
Sát dân ngu dì biều tột biều tình
Gây máu đồi giữa phe này phe khác
Miệng Nam mô nhưng đích thực tâm

xà
Lười thuyết pháp chỉ đưa lời giáo mác

Suốt ngày tính chuyện yêu ma
Không ngót làm nên tội ác.

Hay đạo lý, bắt cháp càn khôn
Nặng vật chất mưu toan nhỏ hẹp !

Kia như lũ Thiện Minh, giương

nanh, múa vuốt, đuổi trả, bịp lừa
Nó là bọn Đức Nghiệp, chầu mò,

khuê môi, mả tâ, linh kín.

Độc ác kia, luân hồi nghìn kiếp chưa

gột sạch sân si

Nhơ nhớp ấy, cùa thiền dù rộng cũng
khó bề dung thứ

Lẽ nào phật tử lại tha

Ai bảo báo Đời nhìn được !

Ta đây,

« Sống » trước kia đầy nghĩa

« Đời » nay tạm nương mình

Thấy Đạo suy cẩm hân ngút trời

Nhin pháp nạn đau buồn quá cõi

Nhức óc, điếc tai, cung đanh hí xá

cho xong

Nuốt giận, gắng quên, lấy chữ từ bi
làm qui

Nhưng giặc Minh chẳng chịu biết điều
Song nghịch tắc mỗi ngày làm dữ

Nào tấn công Quốc Tự gây máu đồi

thịt roi

Nào thuyết pháp ba xu khích tự thiêu,

tự tử...

Than ôi,

Ngày quên ăn

Đêm quên ngủ

Ta những lo Phật giáo đi ô tô buông

Dân cung sợ sư mõi lên làm loạn

Vì lẽ đó

Quyết tâm phất cờ khởi nghĩa, chẳng

thể trù trừ

Nhất định thanh lọc thầy chùa, không

nên ngăn ngại

Cứu Phật giáo ra khỏi cơn nguy

Đem tu đạo ra ngoài chính trị

Bá cáo xa gần

Muôn dân được rõ

Nếu biều đồng tình

Hay xếp hàng sau lưng ủng hộ !

Vụ « Ngựa gỗ Ân Quang »

Về bài « Con Ngựa gỗ Ân Quang và thành Troie Nam Việt Nam » tòa soạn Đời vừa nhận được một bài trả lời của nhà văn Lê Văn Chính.

Yêu cầu được đăng tải trên báo Đời. Vì đường lối khách quan vô tư của tờ báo, Đời đăng nguyên văn

trong số báo này bài trả lời của

ông Lê Văn Chính, mặc dầu Đời

không hoàn toàn đồng quan điểm

với ông Lê Văn Chính cũng như với

không hoàn toàn đồng quan điểm

với nhà văn Uyên Thảo. Trong số

tới, nhà văn Uyên Thảo sẽ trả lời

bạn Lê Văn Chính và Đời hy vọng

cuộc bút chiến sẽ thực sự nghiêm

làm sáng tỏ sự thật. Riêng
có một vài ý kiến vui về
của ông Lê Văn Chính.

Lê Văn Chính chê Uyên Thảo

thơ, vỡ đoán v.v... Nhưng

đi thấy Lê Văn Chính ngày

Uyên Thảo. Nực cười nhất,

luận, ông Lê Văn Chính

chứng mấy câu của Trương

Phòng đăng trên báo Điều

nhưng than ôi, mấy câu dẫn

mượn của Trương Tử Phòng

là những câu mà Uyên

viết trên báo Tin Vít

biệt hiệu « Bút Thép » !

Mấy

chính Trương Tử Phòng

của Bút Thép và báo

Tin Vít số 10, nghĩa là bạn

Chính đã mượn những lập

chính Uyên Thảo để tố

Thảo.

Ông ta lấy « mắt xanh » đối
xử với mình, nên mình cũng lấy
« mắt xanh » đối xử lại, cố gắng
phô ông ấy, nhưng làm việc khó
quá, vì chắc ông ấy sắp bị thuyền

chuyền đi chỗ khác.

Buổi tối, tướng Ngô Du thết anh

em Đời một bữa tiệc « mộc tòn ».

Kha trấn Ác bị cảm ăn qua loa rồi

cáo lui về khách sạn « Quốc tế » ngũ

Lữ Hô ngồi lại tán chuyện dọc với

tướng Ngô Du. Trước khi ngủ, Kha

trấn Ác tháo hàm răng giả cho vào

một cái ly đựng nước để trên bàn

phòng khách sạn. Khoảng 12 giờ

đêm, Lữ Hô mở về phòng, khát nước

hết cái ly đựng nước xuống đường

đè rót nước uống (phòng ngủ ở

trên lầu ba) vô tình không biết ly

đựng răng, hất mệ cả hàm răng giả

của họ Kha xuống đường. Kha trấn

Ác đang ngủ mè mệt, chợt mơ thấy

có người nói bên tai : « Số anh là số

chết trâu chết bò, đi tới đâu là gieo

« vạ » tới đó, anh thăm Ngô Du lại

ăn thịt chó với ông ta, thì nhất định

ông ta bị thuyền chuyền. Còn hàm

răng giả của anh, anh coi chứng kéo

mắt nốt thi đất nước này còn lâu

mới thái bình ». Kha T. Ác choàng

thức dậy sờ cái ly đựng răng

thì hàm răng giả đã biến mất

bên hông hoán, đánh thức Lữ Hô

dậy. Ba giờ sáng, Lữ Hô phải

mở cổng khách sạn, xuống đường

tìm răng cho Kha trấn Ác và mãi

gần một tiếng đồng hồ sau mới

tim thấy, nhưng hàm răng giả sứt

một miếng lớn.

Câu chuyện có thực kỳ lạ ở

điểm, sau khi về Sài Gòn, Kha trấn

Ác đọc báo thấy tướng Ngô Du bị

thuyền chuyền đi làm Tư lệnh

vùng II. Đúng như trong giấc mơ.

K. T. Ác kể lại giấc mơ cho vua bối

Đoàn văn Cầu, thi nghị sĩ Cầu nói

rằng : « Đó là điểm hòa bình sắp

thực hiện nhưng là thử hòa bình

sứt mẻ như hàm răng của anh chứ

cũng chẳng lấy gì là hoàn toàn tốt

đẹp. Nhưng dù là hòa bình sứt

mẻ, vẫn còn hơn chiến tranh ».

Nhắn tin

Các bạn Hoàng đức Nguyễn

Lâm thượng Ký, Phan Ngọc Diêu.

Hoàng minh Chánh, Nghĩa. Đã nhận

được thư. Rất cảm động và da

tạ thịnh tình.

KHA TRẦN ÁC

thơ • thơ • thơ

ĐÔNG PHƯƠNG

trên đỉnh cùng cuồng nộ

anh mỉm cười

tại sao thế — chỉ thể thôi sao

sao anh không là trời

sao anh là người

một người lính phương Đông

một người lính phương Đông

có rất nhiều điều đáng nói

có rất nhiều điều muốn nói

nhưng lại lặng cảm

em biết không ?

một người lính phương Đông !!

cho dù ngày mai tàn thế

trời giận dữ cuồng nộ chúa hung hăng

em biết không

người lính phương Đông

nước mắt rưng rưng

anh yêu em — anh yêu em

anh yêu mỗi một người trong hết thảy

chúng ta

vì mỗi một người trong mỗi chúng ta

phải đi qua niềm tủi nhục

ở đó là tiếng khóc

nước mắt lưng trong mù thắm dáng

đông phương

LĨNH THANH

GỎI YẾM YẾM

thôi về ôm bóng ma tôi

xa em bò lại nửa trời hồng dương

mưa đau hóa lệ thiên dương

đêm che kín mộng em còn ngủ say



HUẾ ĐẤU TRANH VÀ TÀN PHÁ

● LÝ ĐẠI NGUYỄN

Vào năm 1958, các đoàn thể quốc gia bị chế độ của nền đệ nhất Cộng hòa làm cho bắt lực, tôi thấy mình bơ vơ không có đất hoạt động. Công việc viết lách của tôi trên báo cũng bị đề ý, và cuối cùng bị đánh bật ra ngoài làng báo. Tôi bắt đầu để tâm vào việc nghiên cứu, đặc biệt về lịch.

Nhờ đó tôi khám phá ra rằng. Hình thể và vị trí của VN được xếp đặt đúng như «thái cực đồ». Bờ biển chữ S phân cách biển và đất thành hai phần Âm Dương, trong Âm có Dương tức là đảo Hải Nam, trong Dương có Âm tức là biển Hồ. Công cuộc Nam tiến của dân tộc đã tới cuối con đường, đương nhiên với sức phát triển không ngừng của VN, theo chiều thuận của vòng thái cực sẽ phải chuyển mình về phía Tây. Mà trung tâm thái cực là đất Huế. Vậy trung tâm phải chuyển thì mới có đà để Tây tiến.

Có Tây tiến mới có thể thống nhất được đất Bắc. Đến nay thì điều đó đã khá rõ. Trung tâm là Huế đã chuyển động từ cuộc tranh đấu 1963, và quân đội VN hôm nay đang hiện diện trên đất Căm bốt. Thật sự khi tôi và một vài người bạn khám phá ra điều trên, chính tôi không mấy tin tưởng. Tôi thấy Huế trầm quá. Hơn nữa chế độ của nền đệ nhất Cộng hòa, bằng mọi giá phải giữ Huế làm hậu cứ của chế độ. Họ cũng tin vào khả năng giữ Huế của họ, nên thân mẫu của vị Tổng thống không được rời vào Saigon. Anh của Tổng thống thì coi giáo khu Huế em thi coi chánh trị.

Nếu TT Diệm chỉ làm nhiệm vụ của một vị Tổng thống thì có lẽ Huế sẽ hoàn toàn là hậu cứ vững chắc của ông. Nhưng điều này, ông Diệm muốn vừa làm Tổng thống vừa làm một vị Tông Đồ của Chúa, về điểm này chúng tôi rất kính trọng đức tin của ông, nhưng chính ông, ông đã làm lẩn hai sứ mệnh làm một. Đến độ giới tri thức Thiên chúa giáo hối đó phải lên tiếng bảo nguy, là : «người Thiên chúa giáo VN phải kíp thời rút ra khỏi chính trường và chính trường để bảo tồn tôn giáo của mình» (trong tập sách tri thức Thiên Chúa giáo trước thời đại).

Vào mùa xuân năm 1962, chúng tôi ra Huế bằng đường bộ, hai bên đường miền Trung cờ Quốc gia và Phật giáo cheo nuau kéo dài và tập trung vào

Huế. Huế không phải là thủ đô của chế độ, nhưng là thủ đô của Phật giáo. Chế độ càng đi tới dọc tài, dân chúng càng biểu lộ sức đề kháng bằng cách biểu dương tinh thần để kháng đỡ qua việc cung cống lực lượng Phật giáo.

Huế vẫn trầm tĩnh, với những cung điện lăng tẩm rêu phong, nhưng người Huế đang chờ đợi sự chuyển minh vĩ đại. Chúng tôi biết sự chuyển minh được tập trung vào vấn đề tôn giáo.

Điều lo ngại đích thật của tôi lúc đó, là Việt nam không tránh khỏi một cuộc xung đột tôn giáo. Nhất là trong hoàn cảnh phải đương đầu với Cộng sản.

Nhưng qua những cuộc tiếp xúc với các lãnh tụ Phật giáo, tôi thấy rằng điều lo ngại của tôi rất nhiều by vọng vượt qua.

Nhất là thái độ kíp thời của giới tri thức Thiên chúa giáo bấy giờ. Có lẽ đây cũng là một đặc tính của dân tộc. Nhờ vậy, sự bùng nổ 1963 tuy nằm trong phạm vi tôn giáo, mà tinh cách đấu tranh tôn giáo không xảy ra.

Huế đấu tranh

Nguyên nhân và nguyên cớ đưa tôi cuộc bùng nổ 63, tất cả đều đã biết, chúng tôi chỉ thêm rằng đích ra chế độ thời đó đã khinh thường sức đề kháng của dân chúng, nên mới có những quyết định làm lẩn như vậy.

Không phải chế độ thời đó không biết tới sự đang lớn mạnh của P.G nhưng tin tưởng rằng mọi then chốt đã nằm trong tay, nên họ vững tâm làm một cuộc trắc nghiệm cuối cùng với các tập thể dân chúng Việt Nam. Lần này ma thành công thì sự bền vững của chế độ về mặt quốc nội được xem như bảo đảm, chế độ chỉ còn lo đổi phó với Cộng sản và các thế lực quốc tế mà thôi.

Cuộc trắc nghiệm đó đã gặp sức đề kháng quyết liệt của Huế. Mùa các các thiều men đã chay. Dù chúng Huế nhát tê đứng lên dưới sự lãnh đạo của Phật giáo. Chính quyền hoàn toàn bất lực, dân chúng chỉ nghe theo lệnh một người duy nhất là TT Tri Quang. Hàng trăm ngàn dân chúng đang biểu tình TT. Tri Quang xuất hiện, bảo giao tàu, lập tức biến người giải tán.

Tinh thần tranh đấu và kỷ luật của dân chúng Huế lên ngút ngàn. Thế nhưng, cuộc tranh đấu đó chỉ nằm trong phạm vi Huế và các tỉnh miền Trung, thi chắc chắn khó thành công nỗi. Huế chỉ là sự chuyển trực, còn đích thật Saigon mới là tiền tuyến. Thành lợi không phải ở Huế mà phải kết thúc ở SG.

Nhưng không có sự chuyển trực của Huế thì phong trào đấu tranh ở Saigon không thể nào phát động nổi. Sau sự hy sinh của ngài Quảng Đức, Huế được giải tỏa. Bộ đầu uốn của cuộc đấu tranh được chuyển về Saigon. Chúng tôi không cần phải nhắc lại những biến cố quen thuộc đó.

Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói tới lý do đã làm Huế thất bại trong cuộc đấu tranh 1963. Sau cuộc thành công 63 giới tranh đấu ở Huế quả tình đã nảy sinh đức tin thái quá vào khả năng đấu tranh của mình, tự tin đến độ kiêu ngạo và cho rằng có thể đánh ngã tất cả các đối tượng mà mình muốn.

Thêm vào đó, các thế lực quốc tế đều biết, nếu không khuất phục nổi Huế, thì phong trào Phật giáo sẽ còn lên cao nữa, và ráu khô khăn cho những dự mưu quốc tế của họ. Bởi đó đối với họ Huế được xem như mục tiêu cần phải lâm tê liệt. Họ đã lợi dụng chính lòng tự tin của giới đấu tranh Huế, để buộc phải chấp nhận một cuộc đấu tranh bao động. Mà bạo động tất phải thua.

Trong cuộc đấu tranh này, Huế không những có dân, Huế còn có cả quân đội vùng i trong lực lượng xung kích. Có cả Miền Bắc Trung nguyên làm địa bàn hoạt động. Nhưng chủ yếu có Saigon, mà thiên Saigon là thiểu số thành công. Giới lãnh đạo Phật giáo Saigon bắt đầu chia rẽ. TT Tri Quang con người của 63, đã phải về gánh gánh nặng cỏ đơn của Miền Trung.

Chắc ông cũng biết rằng, nếu bạo động hẳn phải thảm bại, nên việc về Huế của ông không phải là để phong trào mạnh hơn, vì vốn nó đã mạnh rồi. Ông về Huế để giữ cuộc đấu tranh trong tinh thần bất bạo động. Đến đây thì ta không lạ gì về việc đưa bàn thờ Phật xuống đường, nếu ông không có linh thần của vị Thiên sứ, thì không dám làm điều đó. Nếu Huế không tin tưởng ông, thì ông cũng không thể là như vậy.

Vì ông không cho đem bàn thờ Phật xuống đường, thi nhất định không thể tránh được việc quân nhân Phật tử của Huế đem súng ra đường. Và khi quân đội Trung Ương vào thành phố Huế, sẽ phải bơi trong máu. Huế thất bại, nhưng Huế vẫn còn đó. Người Việt Nam vẫn còn đó.

Huế tàn phá

Cuộc đấu tranh thất bại 63 của miền Trung đã làm cho giới thanh niên Huế ngã lòng. Dù chúng Huế cảm thấy chính quyền Trung Ương. Dịp đó đã làm cho tinh thần Quốc gia trong nhiều người sao động. Đây là một điều chúng tôi và nhiều người Quốc gia lo ngại.

Qua các cuộc chống đối chính quyền, và các cuộc đấu tranh thành phố, phe bên kia tướng rằng, nếu họ tấn công thành phố,

thì sẽ có nhiều hậu thuẫn. Nhưng họ đã sai, dân chúng chống chính quyền là một việc, nhưng chống để cho Miền Nam tiến bộ chứ không phải để trao Miền Nam vào tay họ.

Tết Mậu Thân đã chứng tỏ điều đó. Riêng với Huế thì có khác hơn. Khi Cộng Sản vào Huế, các lực lượng Cộng Hòa và Đồng minh biến mất, Huế hoàn toàn lọt vào tay họ. Họ chiếm đóng Huế trong tay chủ động và hầu như toàn diện. Mặc dù Huế bị biến thành nơi oanh kích tự do của phe ta. Dù Huế chỉ mới ném thử ít ngày với bên kia, nhưng Huế đã thấy được thế nào là chế độ phi nhân.

Hàng ngàn, hàng ngàn người bị bắt ra đi, rồi chỉ còn là những bộ xương trang. Huế bị bom đạn tàn phá, nhưng không đau lòng bằng cả dân thành phố Huế đều chìm chấn tang.

Dù cho phe bên kia có giải thích hay tuyên truyền cách nào, thì Huế hôm nay cũng không thể sống chung với họ được nữa.

Huế đã loại trừ cộng sản ra khỏi tư tưởng của mình.

Huế thất bại, nhưng chúng tôi tin Huế đang tràn ngập về những thất bại đó.

Khi chúng tôi nhặt tới những biến cố, những gánh nặng của Huế, những thảm bại và tàn phá ở Huế. Chúng tôi không hề có ý tách Huế ra khỏi than phận Việt Nam. Nhưng là nói tới số phận dân tộc mà Huế được chọn làm nơi thử thách.

Như phân trên chúng tôi đã trình bày, Huế trong sự chuyển động về phương Tây của người Việt, được xem như cái trục ở trung tâm. Một khi trục đã lồng lỏi, thì khó có thể giữ cho sự chuyển động đó thẳng băng được.

Chính vì vậy, mà chúng tôi đã phải viết ra đây, những thành công thất bại của cái trục đó. Đường nhiên cái trục mà chúng tôi định nói, không thể là thử trục cụ thể, mà phải hiểu theo nghĩa tinh thần.

Lịch sử không phải chỉ thành hình bởi một vài biến cố, mà phải là tất cả các biến cố trong quá khứ hiện tại và tương lai. Bởi đó Huế thất bại, Huế điều tàn chúa phải là cái trục chuyển động của Việt Nam đã gãy.

Trái lại theo tôi thời đó chỉ là dịp tôi dưa cho trục thêm rắn chắc hơn. 1963 chỉ là khởi điểm của thời chuyển trực, để chuyển động toàn cục Việt nam, chưa phải đó là thành công. Con đường Việt nam còn dài. Việc thống nhất Việt nam còn đó. Chúng tôi không quan niệm cuộc Tây tiến của người Việt hôm nay là đi thôn tính các nước láng giềng, mà đó chỉ là sự hướng mục tiêu vào việc giải quyết ổn thỏa với các nước láng giềng phía Tây, để lấy tư thế giải quyết việc thống nhất Việt nam trong hòa bình và tinh thần dân tộc. Chứ Dân tộc được dùng theo ý nghĩa chân chính chứ không phải là chiêu bài như hiện nay đang được dùng.

Các bà mẹ Huế «kén dâu chọn rẽ» cho con cắn cứ vào những chỉ nam sau đây :

— Muốn đẹp thì lên Đồng khánh.
— Muốn giỏi dang thi đến Kim Long.

— Nam thanh nữ tú thi ở Vỹ Dạ.
— Muốn dâu ở lô thi đến Nam Phố. (Gái làng Nam phồ ở lô trèo cau).

— Muốn dâu bán than. ... đến tin tức.

Ông ỉa chìn bà cứ việc lau (thi lên Phú bài).

— Muốn vợ chung tình thi lên Phường Đúc.

— Muốn dâu bún bò thi qua Gia hội.

— Muốn ăn bánh bèo thi lên núi Ngự.

— Muốn đi du hí anh chị đi thăm Lăng.

— Muốn mát mẻ thi ghé Thuận An.

— Muốn khởi chém đầu đừng chơi Hoàng Phái.

— Bợ gái é chồng ghé qua Vỹ Dạ.
— Muốn ăn cơm Hến thi ghé qua Cồn.

Lần lượt từng các diềm trên, chúng tôi mời các bạn đi viếng Huế với «Núi Ngự Bình trước tròn sau miếu, sông An Cựu nắng đục mưa trong».

Muốn đẹp thi lên

Đồng Khánh

Đành rằng nữ sinh Đồng Khánh cũng cô lé, cô lùn, cô hò, cô đi chử bát vòng kiềng. Cô mập như bé bụ, cô lêu nghêu khúc khuỷu như cây tre.

Nhưng lấy trung bình cộng của ba vòng 1,2,3 thì các cô vẫn đẹp tuyệt vời.

Đối cảnh sinh tình. Cửa ngõ môn uy nghi cổ kính, hai bên lề đường gần cổng vẫn có hai tấm bia đề hai chữ «Hạ Mã» bằng hán tự.

Qua một bãi cỏ xanh rì trước mặt khá rộng là bãi xứ trầm các tử tội khi xưa. Về đêm, các oan hồn hiện về nữ sinh Đồng Khánh đổ dám đi qua.

Hùng vĩ, vuông vức, sắc cạnh, vươn lên cao, giữa Hoàng cung với lâu đài rêu phong tàn rữa cùng sông Hương lơ thơ tơ liễu buông

CHỌN VỢ... HUẾ

điều tra
của
LÃO TÔN



mảnh, bên tà áo trắng là kỵ dài. Kỵ dài đỗ sò, vút lên cao là cột cờ lùn ngả lùc nghiêng.

Đứng tim ! hơi thở bạn rộn rịp. Lặng từ da tinh lưỡng lự chẳng biết nên phục vụ dưới cờ hay theo người đẹp.

Vậy muốn đẹp thi lên Đồng Khánh. Một vẻ đẹp man mác khó quên. Còn nét na, tè, già nội trợ, giúp chồng trong mùa kiêm trót thì không chắc. Thế cho nên các Mẹ ở Huế lại có câu :

Muốn gái giỏi dang thi đến Kim Long

Kim Long ở phía tả ngạn Hương giang. Cách chợ Đồng Ba lối bốn cây số ngắn. Gần chùa Thiên Mụ.

Thôn nữ Kim Long hay làm hay làm từ lúc nhỏ, chuyên tè già nội trợ, quán xuyến việc gia đình. Nên

về phần cầm kỳ thi họa, lá lướt với đời thi cò phần kém. Để bù lại bạn có tò canh ngon ngọt, miếng bánh thơm tho. Tùy ! Nhân vò thập toàn... Nhưng chắc chắn gái Kim Long dư sức gánh vác giang sơn nhà chồng trong mùa kiêm trót.

Bốn mùa xuân hạ thu đông, khi nắng như thiêu đốt, lúc mưa dầm dề thổi đất thổi cát. Thôn nữ Kim Long vẫn kiếm ra tiền như thường, nhứt định chẳng bao giờ ăn thua vào vốn.

Mùa xuân, trồng trọt săn khoai dưa bầu. Mùa hạ trái cây hoa quả soái, mận, hoàng quắn, dâu, thơm mít ổi, v.v... Cái mang bán tươi, cái phơi khô để dành. Mùa thu hái cau, bứa cau, sấy cau, để bán quanh năm. Mùa đông làm mứt banh kiem lời trong dịp xuân về.

Bánh mứt do thôn nữ Kim Long

như thuật xuất sắc nhất để đỡ. Long, xuôi dòng nước chúng ta ngồi đó chèo tay Vỹ Dạ khoảng hai giờ thì Đá rồi cặp thôn Vỹ Dạ.

Từ rồi qua cầu Trường Cầu đi bộ nữa giờ cũng này.

Vỹ Dạ nam thanh nữ tú,

gái sắc, thơ văn cũng giỏi,

cũng tài.

Vỹ Dạ chia làm ba phái như dương nhiên. Thứ nhất là Phái, động tới các Mẹ là (ngày xưa). Các Mẹ hết bả tánh từ năm 1945, lúc Bảo Đại hạ chiếu thoái vị công dân Vĩnh Thụy. Thứ hai là Nguyễn Khoa, trai gái sắc tài hoa. Tiêu biểu là lân tài đất thần kinh như Nguyễn Khoa Nghi, và Nguyễn Khoa Diệu tài sắc. Thứ ba là hàng thường cựu, ông bà, cố sô của họ thân rau cát rốn tại đây. Thành này lam lũ sống bằng nghề hoặc buôn gánh bán bưng.

Nguyễn Khoa thi đặc biệt Hoàng Phái đa số là «ông Nguyễn Khoa thi phần nhiều», ai được hạnh phúc với một chồng.

Nó cũng chẳng có gì khó. Trai làng không ai dám cưới. Mà có muốn các cô Hoàng Phái, Nguyễn Khoa chẳng được. Thời gian như chẳng mấy lúc các nàng lở khòm tới, thấp không màng chịu le loi chiếc bóng làm bà chè».

Làng Vỹ Dạ có một truyện làm cười ra nước mắt như trong làng có anh thợ xé gỗ. Lúc hành nghề, để cho gọn tay đồng khổ. Các ván nhẵn Hoàng Phái, Nguyễn Khoa sang tác ra câu hò như sau :

«Nhuyên em đừng lấy thợ cưa
Cưa đi cưa lại dài đưa lóng

thòng»

Thì quả làm anh chàng é vợ,

Tuy vậy nghệ thuật làm đồ nh自负 như tre, nem, chả thì các Mẹ Hoàng Phái và Nguyễn Khoa vô cùng điều luyện ăn đứt gáy Kim Long. Còn bánh lá chả tôm, bánh bao, bánh nghệ, bánh khoái của các thôn nữ Vỹ Dạ cũng rất có tiếng tăm so với Kim Long thi kẽm lạng người nứa cân.

Dừng chân tại Vỹ Dạ và để luyến tiếc thời đại vàng son với uy quyền của Hoàng Cung đã tàn lụi. Ta ghé thăm làng Nam Phố cách đó khoảng cây rưỡi số.

Gái Nam Phố ở lô trèo cau

Làng Nam Phố đa số sinh sống bằng kỹ nghệ trèo cau. Tráng đình thì lo việc cày bừa lúa ngô, khoai khăc nặng nhọc. Còn phần nhẹ nhàng như trèo cau, hái cau, bồ cau, phơi cau, sấy cau thi thôn nữ Nam Phố độc quyền ở «lô» hành nghề ở đất cát.



Các cô thôn nữ lứa tuổi cặp kè 15, 16 tuổi thân minh mẫn, nhặt lẹ chuyền lo việc trèo cau hái cau.

Tờ mờ sáng theo mẹ đi mua cau trong vùng, khi trả giá thỏa thuận giữa người mua và chủ vườn, đều vào đó. Tiền trao cháo mực, cau mới được trèo.

Khi đó cô thôn nữ Nam Phố liếc nhìn địa thế rồi cởi phắt cái quần lanh bưởi mặc vào bụi chuối, cởi luôn áo nữa. Trên mình phia trước chỉ mặc một chiếc yếm vải thô rất dày để khỏi rách. Chiếc yếm này dài xuống quá rốn tí ti. Cuốn quanh mình là khoảng 50 thước dây nhỏ và một con dao sắc như nước. Ôm gốc cau, sát mình, lấy sức mạnh rung rung khoảng bốn năm phút.

Các cô rung rất nghè, công dụng quan yếu là để cho kiến lừa rơi xuống đất hết, nếu không sẽ cắn khí các cô ôm cây trèo lên.

Các bà mẹ ở dưới, dõi mắt sáng người nhìn những buồng cau sai quả

nhiều lời. Các cô thoăn thoắt kẹp sát hai vể vào thân cây. Hai tay lúc buồng lúc thả, hòa hợp ăn khớp với nhịp điệu bàn tay lúc buồng lúc thả để trườn lên.

Cây cau cao vút, hàng 20, 30 thước. Từ gốc đến ngọn, thoáng một cái các cô đã đến ngọn. Nghỉ xả hơi ít giây đồng hồ, rồi các cô lấy dao cắt từng buồng buộc vào dây thả xuống. Sau khi «cắn» hết cây cau này, mét quả hoặc đôi bụng, các cô thả dây xuống, người ở dưới móc củ khoai, củ mì, chai nước vào đầu dây. Ngon lành, các cô kéo lên để giải khát lót lòng ngay ở trên ngọn một cách ngon lành. Rồi các cô lại bắt đầu ôm ngọn cau các cô rung cật lực, để tạo một ngẫu lực đập dưa như con lắc đồng hồ. Khi con lắc ở vị trí cực đại, lẹ như chớp, hai tay ôm vào ngọn cây cau bên cạnh rồi chuyển mình sang chử không bao giờ tụt xuống rồi lại trèo lên. Cứ như vậy, các cô thăm thú «ăn» hết cây cau này đến cây khác, hết cả vườn cau, xé chiều mới chịu tụt xuống.

Hai báp vế, hai cặp đùi non cọ sát vào thân cau sát sát tim bầm rộm máu. Sát một lớp muối, rồi khoan khoái ra gốc chuối lấy quẩn lanh bưởi mạc vở.

Đấy ! bạn đã thấy cái cơ cực đâm đặng của cô thôn nữ Huế chưa. Vì cuộc sống khó khăn, họ đã quý mảnh vải hơn da thịt của chính mình.

Ngày nay, tuy cuộc sống đã cao nhưng thực trạng vẫn còn lác đác cảnh ở lô trèo cau kể trên tại địa phương này.

Kỹ nghệ trèo cau, bồ cau, sấy cau thôn nữ Nam Phố có một nghệ thuật cao nhứt miền Trung. Nên cau Nam Phố được ngưỡng mộ vô cùng. Gái Nam Phố cũng có giá vì bà mẹ nào chẳng muốn con trai mình có tí ti của hời mòn làm vốn phát không các mẹ.

Qua Nam Phố, chúng ta trực chỉ Phú bài. Tại Huế có câu ca dao như sau :

Muốn dâu bán than, ... đến tin tức

Ông ỉa chìn bà cứ việc lau.

Tại Huế, người dân Phú Bài cực

nhất. Toàn vùng chỉ có rừng thưa,

nước mặn và cát trắng như mè sa

mạc nhỏ, nên mới có ca dao: «Cực gi bằng cực qua tròn (một bãi cát rộng) Phú bài. Các thôn nữ ở đây, hàng ngày phải lội bộ chàm trắn qua mặt bãi cát nóng bỏng, không một bóng cây, để vào rừng kiếm củi đốt than sinh sống.

Than họ tạo được, địa phương gọi là than quế. Thú than đốt bằng những cây nho nhỏ to bằng nắm tay.

Nước mặn, không ruộng cấy lúa, không đất trồng cây, không nơi litoria cá. Chỉ có rừng thưa cát trắng làm vốn sinh nhai.

Sự cơ cực, chịu đựng của thôn nữ thật phi thường. Chàm trắn cuộc bộ, vượt sa mạc vào rừng đốt được gánh than rồi lại gánh bộ lên chợ Đồng Ba bán.

Trong những nàng thiếu nữ kêu các đất thần kinh ôm cái hỏa lò nhỏ xíu có vài cục than que đỏ hồng. Ngồi đợi tiết xuân về. Đẹp thật, quyến rũ mê ly thật. Nhưng lòng tôi ngao ngán quá. Khi lại nghe câu hỏi theo điệu mái nón cao vút...

Ai ở thôn quê thì biết, đi là đồng không có giấy lau thì quét lỗ đít vào bờ cỏ cho sạch cứt. Nhưng than ôi Phú bài cát trắng làm sao có cỏ nên bà cứ việc lau.

Thăm thú Phú Bài xong chúng ta trở về Huế rồi vòng đến Phường Đức (một xóm ở gần Nam Giao đường lên Lăng Tự Đức).

Muốn vợ chung tình thi lên Phường Đức Phường Đức thì đúc chuông chí Chuông thời rất đẹp, đánh bì rì không kêu

Thôn nữ Phường Đức chuyên nghèo thô lò. Là một trung tâm

THỢ MÁY LẠNH TỦ LẠNH

GS tốt nghiệp tại Mỹ và Nhật hướng dẫn; Khóa thực hành nạp gas máy lạnh. Bạn tự tay làm lấy cát xả và hàn bằng gió đá. Sạc ga với đồng hồ sạc Amprobe. Xử dụng máy bơm và hút cùng hóa chất trù nghẹt Đại Nam 808 Trần Hưng Đạo. 239 Ngõ Phường Chợ Lớn. Nội trú 4000đ 1 tháng. H Phí 7500đ. Lớp cấp tốc 20 ngày. Lớp cuộn dây BOBINAGE trọng khóa 5000đ.

sản xuất các loại chuông danh tiếng có truyền thống đẽ như ở VN. Chuông chùa Xá Lợi áo đứt tiếng chuông chùa Vĩnh Nghiêm là nhờ đúc tại đây.

Tiếng chuông boong boong âm vang kéo dài hơn chuông chùa Vĩnh Nghiêm đúc tại Nhật.

Tuy không phải là Cè maul, với muỗi rừng, nước mặn. Con gái Cầu Đức cũng tắm lửa ngủ nước quanh năm.

Tôi đã đến Phường Đức, gái Phường Đức làm cò cũng s c nước hương trời. Nhưng với nhau quan trai Huế thường cho là kém bè nhan sắc nhưng nét na vào hàng nhứt.

Các Mệ ở Huế muốn kén dâu hiền vợ thảo cho con đều cam cọc tại đây từ lúc con trai mình còn thò lò mũi xanh, cầm miếng bánh đúc chạy quanh góc trường.

Trước khi rời Huế, trở về Miền Nam, mời bạn ghé qua Cồn Xuống đò bến chợ Đồng Ba đi độ 10 phút thi đến nơi. Đây là nơi bán cơm Hến danh tiếng đất Thần kinh nên mời có câu :

Muốn ăn cơm hến thì ghé qua Cồn

Món cơm Hến tương đương với món bún riêu chợ Đồng Xuân Hà nội, với món ốc cuốn bánh tráng của Công tử Bạc Liêu. Nhưng cứ ngắm các con hến đùng đục trắng ngần khêu gợi nằm trên đĩa là đủ quyến rũ rồi. Sứa soạn một bữa cơm hến rất công phu. Triển lãm trên mâm gồm có :

— Một đĩa rau chuối, phụ đề đủ các thứ rau thơm phức ngon lành giải cảm.

— Một đĩa muối bột trắng tinh
— Một đĩa mè rang phồng vàng
ngộm thơm phức.

— Một chén mắm ruốc.
— Vài chục trái ớt và chanh.

— Một đĩa hến, một tô nước hến luộc nghi ngút bay hơi.

Cơm hến, quốc hồn quốc túy được dân Huế chuộng hơn bún bò nhiều.

Nói thì nói vậy chứ nhờ ơn cụ Hồ vét 1 mẻ vào năm 1945 vào các đoàn cứu quốc, các thầy vét thêm hai mẻ 1963, 1966, những mẫu gái Huế diễn hình như trên không còn có bao nhiêu. Những loại con gái quốc hồn quốc túy như thế đã bị các phong trào tranh đấu vét hết.

Cửa sổ cửa một căn phòng mà tôi hiện dùng làm buồng chiểu này tôi thường yên trên chiếc ghế bô và ngồi phô này để nhớ Huế, ngoài kia khung cửa được hai cây phượng đỏ hoa và sợi mây bay nghiêng trong trời xám tối.

Mỗi năm đến tháng này đã có mặt ở Huế. Mỗi lần Huế là về lại với những cái nhỏ mà đậm ấm và cung.

Về lại với căn nhà chật hẹp bún bò, với «đoại» cơm hến cà phê Mè tông, với vài tháng Củng về lại để chỉ cầm lấy bài ngotr yêu mà sống cho hết mực Huế chính là những cái gì nỗi kinh thước nhỏ bé đó. Không rõ, ồn ào, không lớn tiếng là của Huế là hè phố của sự thanh Cố thể vẩy tay chào nhau suốt trên mọi con đường của thành

Trước Tết tôi đã về để sống những cái nho nhỏ đó. Nhưng được bao nhiêu ngày thì đã kinh hoàng vì những đạn bom cuộc tổng công kích Huế đã bệnh trong sự hãi hùng qua Những ngày chạy lánh đạn của gia đình, tôi khóc quên những người sinh thời rải rác dưới đường Lê Lợi. Hai hàng cây não trước đây chụm đầu vào làm thành một hành lang bóng chạy đến cầu ga, bây giờ ngang đỡ chấn cả mặt đường. Nhìn của tháng giêng tháng hai là kiến sự suy tàn của những

tạo nên khuôn mặt của thành

Những ngày đầu của trận đánh

đó từ mấy chục năm nay, sinh thành phố, tôi cùng gia đình của Huế đã kèn lên tiếng khóc trong nhà. Từng buổi sáng

thết nhất trong địa ngục qua cùng với nỗi lo âu trên

dụng lèn rộng rãi hơn 1 tháng

đồn mặt mỗi người. Tôi cùng

Những người còn lại sau

sinh sát đó chỉ còn là những

tưng tiếng đạn bay. Nhìn

không hồn. Sự ngậm ngùi chua

khe cửa thấy loáng thoảng

bóng

HUẾ SAU TẾT MÂU THÂN



TRÌNH CONG SON

cảnh sống áu lo, đe dọa của Anne Frank.

Không hiểu bấy giờ trở về Huế tôi sẽ tìm lại được những gì? Những cây cầu bắc qua con sông nhỏ đã bị phá hủy.

Những cây cầu mang tên An Cựu, Kho Rèn, Phú Cam, Bến Ngự, Nam Giao v.v.. Một trong những cây cầu đó đã nhìn người yêu tôi lòn lòn, đã hằn dấu vết của muôn lần qua về của bàn chân yêu dấu.

Vùng nhà tôi ở bảy giờ chẵng

chịt giày kẽm gai. Ngôi nhà tôi ở

biển thành một kho chứa rác lộ

thiên. Ngày đầu tiên trở về lại

trong căn nhà đó tôi duỗi chân

tay nằm dài trên cái giường

khí đậm ấm và hiền hòa ngày xưa chắc khó còn trở lại. Sản nghiệp

của thành phố đã cháy trong lửa bom đạn. Chỉ trong vòng hai tháng,

một phần lớn dân của thành phố đã biến thành dân vô sản. Trong

một ngày hằng trăm hàng bún bò được dựng lên. Những mẩu

mực cũ, những truyền thống cũ đã

bị xóa bỏ. Tôi đã qua lại nhiều

lần cầu Trường Tiền gầy đói. Đã

qua sông Hương băng những chuyến

phà đông người.

Sự yên tĩnh trong tâm hồn không

có nữa, khắp mọi nơi trong thành

phố này khó tìm được một chỗ

nào không thủng dấu đạn. Những

đường nhựa sạch sẽ ngày nào đã

tróc vỏ bụi mù suối ngày bay cao

trên hai dãy phố chính. Tôi affiche

của rạp chiếu bóng Châu Tinh vẫn

Huế thật đã không con gì. Không

còn nằm treo ở biển gỗ trước chợ Đồng Ba. Phim chiếu có thể là điểm báo trước cho sự bất hạnh của thành phố : « Le temps du massacre ».

Máu chảy đã nhiều, đã thấm sâu trong ruộng đất của thành phố.

Tôi đã ngồi hằng giờ ở một quán cà phê của phố Trần Hưng Đạo để nhìn về rầu rĩ trên từng khuôn mặt của người đã sống trong cái lện cùng sa sút của tinh thần. Tôi nhớ mình đã không tắm rửa, không thay quần áo, không cắt tóc cạo râu suốt hơn hai tháng liền.

Sau giờ giới nghiêm, thành phố lại tội nghiệp hơn – những công thành đóng kín. Phố xá thiêng vắng lặng lùng của một bối tha ma. Những năm mồ mới đã mọc lên như nấm đầy những vè đường, đầy các công viên. Trong vườn cam Tây Lộc. Trên những bãi đất hoang ngày xưa trâu bò vẫn thường đến nhai cỏ.

Vòng tường đại nội đã bị phá tung lỗ lớn. Chắc vong hồn của các vị vương hầu công bá ngày xưa cũng phải kinh hoàng.

Huế là nơi đã mang quá nhiều tai ách. Từ những trận bão lụt ngày xưa trời đi hằng vạn căn nhà, hằng vạn gia đình cho đến những trận chém giết, hãi hùng ngày nay, người dân Huế đã sống dưới một thái độ cam chịu, nhẫn nhục.

Huế như đã phải gắn liền với 1 định mệnh quá khát khe. Sẽ không bao giờ có lại một Huế cũ. Ở đây người dân không thể có cơ hội làm giàu trong một tháng trong một ngày. Người ta phải mất đến ba bốn đời cha, con, cháu mới dựng lên nổi một ngôi nhà. Cứ như thế mà truyền nối mãi cho nhau để đến độ đi xa bao nhiêu năm vẫn còn nhớ rõ từng dấu vết một trên mỗi cái cột, cái kèo, trên từng bức tường, trên từng bờ cạn, cái sân, trên từng bức cắp. Cho nên sẽ còn lâu lắm mới có thể nhìn lại Huế với vẻ nguyên lành của nó.



thất thủ kinh đô 23-5, ngày mà những người già kề lại thay người chồng chết. Nhưng hày giờ xác người dead đã nhiều hơn, đỗ nát đếm đã nhiều hơn. Nước mắt khóc cho Huế sẽ đủ để làm thành một con suối nhỏ thương tâm không thể nào không đau lòng được.

Những hòn chôn người ở chùa Áo Vàng ở Bãi Dâu ở Kim Long ở Long Thọ sẽ là những dấu tích tàn bạo độc ác khó quên trong lòng những kẻ thù yêu liên hệ.

Nhớ đến Huế những ngày của tháng giêng tháng hai thi cùng chưa quên được hình ảnh một bà mẹ chạy theo sau một chiếc xe hai bánh chở xác đứa con vừa vỗ tay vừa cười trên con đường đất đỏ bùn lầy có mưa.

Cũng không quên được những tiếng cười khoái trá của những người lính Mỹ ngồi trên vỉa hè nhìn theo cảnh tượng đó. Tôi cũng

đã thấy trên con đường vắng về An Hòa một cụ già vác trên chiếc hòm nhỏ, trên mặt hòm gáo cám hương, đi từng bước

Huế đã sống những ngày khốc nhất của nó. Từng đoàn kéo nhau đi về phía những hầm để nhìn xác cha, mẹ, anh

Những tiếng khóc đã vang núi rừng. Những cái chết chí minh được dâ tâm của loài

Những ngày còn nằm tam thư viện đại học Huế tôi đã lòng mình nguội lạnh như một băng. Chung quanh tôi nói những sự vật mồi nhợt nhạt. Còn có thể nói được gì khi sự sống cũng chỉ là một cơ hội rủi. Tôi đã sống một tháng trong không gian ảm đạm và bóng tối của thư viện.

Tôi không hiểu mình sẽ làm gì với những đỗ nát hòm my phi nhân đã vượt quá sức dung của con người.

Mùa hạ rồi, như mọi năm giờ phút này biển Thuận An tấp nập người về tắm và hóng. Nhưng chuyến đò, những cùm phà đưa người qua dồn dập mặt trời lên hay vào lúc xế ch cuối chân trời sẽ đẹp đẽ và cũng một mặt trời đỏ ửng như màu chửa quên được những ngày vắng đã về Thuận An nằm với bể ăn cá tôm tươi và uống trà.

Huế ơi, mau trở lại với những ngày bình yên để ta về ăn lá béo Tây Thượng, bún bò thịt Kim Long, bún bò Mụ Rợ. Để ngủ lại đỗ sông Hương, gọi Bác Be chèo ghe lai ăn khuya với ớt xanh thật cay đến nước mắt, ta cũng sẽ gọi một náo đó của ngày xưa ghé vào ướt một con mực, lột một thanh trà, rót một ly rượu để cho đêm thêm浓厚, để cho giấc ngủ thật êm đềm, để cho tiếng sóng vỗ.

Bài ca Huế trong xác người

Tuyệt vời

Đêm khát bi hùng

Zai ngày nám hổ say

Trên nón, tên thành phố

Trong giặc, tên thành phố

Tên những đường quanh

Tên tên tên tên nhà hoang

mà xuân à Xai nati

Thôn tho tên ruộng cay Việt Nam di Xai tên

Khi ho đất ngày mai Đêm khát bi hùng

Xai thi quanh đây tên cù ngòi

Xai người nám quanh đây

Trong ruộng lanh nam

Dưới hòm hòm

người tên tên tên tên

Gần xai tên ruộng

Xai... Khoa

[Viết xong 19.1.1969]

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido

Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau
NHỨC ĐẦU, NHỨC
CẨM, CỦM, ĐAU LÚC



TÍNH SỐ ĐỜI

LTS: Từ nay, mỗi tuần Bút Thép sẽ làm công việc tóm tắt, kiểm điểm các biến cố quốc tế, quốc nội xảy ra trong tuần để giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về tình hình thế giới và trong nước.

Báo chí kẻ thù của các ứng cử viên.

Cuộc vận động tranh cử của các liên danh ứng cử vào bán phần Thương Việt đang qua giai đoạn gay gắt nhất. Dù không khi vận động tranh cử có vẻ không được dân chúng lưu tâm, nhưng các liên danh vẫn tỏ ra có nhiều cố gắng. Nhưng suốt một tuần lễ đầu của cuộc vận động tranh cử, người ta ghi nhận được một điểm hết sức đặc biệt; đó là thái độ của các liên danh đối với báo chí. Thái độ này như đã vướng mắc vào một thành kiến khá nặng nề về vai trò của báo chí trong các mùa bầu cử. Trong các dịp tiếp xúc với báo chí, nhiều liên danh thay vì trình bày về chủ trương đường lối của mình đã co rút vào trong những cuộc thanh minh và che đậy các khuyết điểm. Theo dõi các cuộc tiếp xúc trên, người ta có cảm tưởng rằng các liên danh ứng cử đều mang tâm trạng tự vệ trước báo chí, tự vệ hăng say đến nỗi có liên danh đã gửi van thư cho các cáo bộ tố cáo báo chí âm mưu nhẹ mạ các liên danh tranh cử để tống tiền. Tuy thời gian vận động chưa dứt hẳn, nhưng người ta đã có thể kết luận rằng: đối thủ nguy hiểm nhất của các liên danh tranh cử bán phần Thương Việt kỵ này là báo chí, một liên danh không tranh cử. Hết thấy các liên danh, thay vì đối phó lẫn nhau đã nhất loạt quay lại đối phó với báo chí. Lời kết luận có thể coi là đã rơi sang kha nhiều cho giá trị của các ứng cử viên!

Lưu nhiệm để giữ ghế

Không khi tranh cử sôi động hơn thì không khí vận động Hòa Bình ngược lại đã có phần lắng dịu hơn. Tuần qua tiếp nối sau lễ Vu Lan là ngày kỷ niệm mùa Pháp Ngu 63 của Phật Giáo. Các quan sát viên đã chờ đợi những dịp đặc biệt này từ nhiều ngày trước để ghi nhận các biến cố mới, nhưng hết thảy đều thất vọng. Lời kêu gọi ngưng chiến tranh này Vu Lan do Giáo Hội Án Quang đưa ra không được đáp ứng trong khi số tin đồ tham dự lễ Vu Lan tại chùa Án Quang và Việt Nam Quốc Tự khen nhiều người ngạc nhiên. Trai với mọi năm, mua Vu

Lan năm nay số tin đồ dự lễ tại các địa điểm trên đã sụt giảm một cách rõ rệt. Điểm đặc biệt hơn là G.H Án Quang đã làm lơ lửng vụ hội nghị Diên Hồng mà trước đây, nhiều người nghĩ là có thể thực hiện vào dịp Vu Lan hoặc ít ra có thể khởi sự vào dịp Vu Lan. Một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết rằng hầu hết đoàn thể và nhân sĩ được giấy mời đã cho biết là trên nguyên tắc sẽ tham dự Hội Nghị. Tuy nhiên, các đoàn thể và nhân sĩ này cũng xác nhận sẽ không tham dự hội nghị nếu người đứng ra tổ chức là nhà sư Thiện Minh. Trong khi đó, các nhà sư Thiện Minh và Huyền Quang cho biết sẽ sang Nhật tham dự Hội nghị Hòa bình Thế giới vào tháng 10 tới đây. Cũng trong dịp này, nhà sư Huyền Quang tuyên bố với báo chí rằng Hội Đồng Viện Hoà Đạo Phật Giao Án Quang trung ý lưu nhiệm thêm 3 tháng thay vì bầu lại. Lý do ban đầu được nêu ra là do tình hình đặc biệt hiện nay của nhà nước. Phối hợp các sự kiện lè tè đó, người ta đã đặt vấn đề: Phai chặng nhân sự thực sự trở thành mối đe dọa cho hội nghị Diên Hồng của Giáo Hội Án Quang và các nhà sư Thiện Minh, Huyền Quang trung ý lưu nhiệm chỉ vì để tránh bị đảo thay?

Chuyện gì đây ? Nán ?

Nhìn sang hoạt động của nhà nước, người ta ghi nhận được những lời tuyên bố tương đối bất ngờ của TT Thiệu và TT Khiêm. Trước đây, TT Thiệu từng tuyên bố rằng ông sẵn sàng cho CS tham gia ứng cử và dự phần tổ chức tổng tuyển cử để giải quyết vấn đề chế của miền Nam.

Trưởng phái đoàn VNCH tại B.L cũng đã nhắc lại ý kiến trên. Nhưng, vào ngày 14-8, ông Thiệu đã tuyên bố tại Gò Công và Long An rằng: «Chỉ có 2 con đường dành cho CS, một là họ theo chính sách Chiếu Hồi, hai là họ bị tiêu diệt». Đồng thời, tại Đài Bắc, thủ tướng Khiêm tuyên bố «Không ai có thể quyết định thay thế cho nhân dân VN trong những vấn đề của VN». Các lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi số tin Phó Tổng thống Mỹ Agnew sẽ sang Saigon, nhằm do lập trường hòa bình của VNCH để giúp đỡ

chỗ sứ mạng của đại sứ Bruce tại Ba Lê. Người ta được biết trong phiên họp 89 tại hòa đàm Ba Lê, đại sứ Bruce đã không tham dự. Trưởng phái đoàn Mỹ trong phiên họp này là ông Habib đã đòi hỏi phe Cộng Sản phải tỏ ra nghiêm chỉnh hơn để cuộc hòa đàm có thể hữu hiệu. Báo chí đã gọi sự vắng mặt của ông Bruce là một hành động tẩy chay hòa đàm nhằm đáp lại sự vắng mặt của các trưởng phái đoàn Cộng Sản là Xuân Thủy và Nguyễn Thị Bình. Khi được hỏi sự tẩy chay trên có thể kéo dài trong bao lâu, phát ngôn viên của phái đoàn Mỹ đã trả lời là không thể nói trước được. Song song với sự việc đó, tại Hà Nội, trong một cuộc phỏng vấn của một tờ báo Lỗ, Phan Văn Đồng đã tuyên bố CSVN sẽ đánh đến cùng. Cũng trong ngày 19 tháng 8, báo Quân Đội Nhân Dân và đài Hà Nội đã đăng loạt bài tiếng tố cáo và đòi thẳng tay trừng trị những người phản đối kéo dài chiến tranh VN. Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự lại cho biết mức độ tổn thất nhân mạng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh trong tuần qua đã hạ xuống. Các nguồn tin này xác nhận tình hình vẫn căng thẳng tại chiến trường Trị Thiên, nơi mà trong ngày 17-8, ngọt 100 pháo đài B.52 đã hoạt động liên tục trong 48 giờ, thả ngọt 3000 tấn bom vào các vùng lõi cần và trục lõi tiếp tế của cộng quân.

Phai chặng đó là những hành vi nhằm chào mừng ông Agnew tới VN, một sự đồng minh của cả 2 miền Nam lẫn Bắc VN để chứng tỏ khả năng chiến đấu còn chưa sút giảm.

Chuyện gì nữa đây ? Buông ?

Nhưng thái độ cứng rắn của tất cả các phe tham chiến tại VN đều không gây được những thắc mắc lớn lao. Hầu hết các quan sát viên đã tỏ ra quan tâm nhiều hơn tới những diễn biến tại Ai Lao, tại hội bộ khối CS.

Tại Ai Lao, cuộc hội đàm dự định có thể mở tại Khang Khay vẫn chưa được thực hiện. Tuy nhiên lập trường của cả 2 phe đã tỏ ra không còn trái ngược nhiều. Người ta có chứng cứ cụ thể về sự sẵn sàng của hai phe qua sự kiện 2 phe đã đón nhận một giải pháp hòa bình do Ủy hội Quốc tế đề nghị. Tin này được ngoại trưởng Án Độ tường trình trước Quốc hội Án vào ngày 19-8. Án Độ cũng cho biết rằng cuộc thương thuyết hòa giải tại Ai Lao nếu được mở ra sẽ là cơ hội tốt đẹp để tiến tới dân xếp toàn bộ chiến cuộc Đông Dương. Theo tin AP thì BV cũng đã chính thức lên tiếng về việc Lào Cộng chịu hòa giải. Trong một buổi phát thanh dài Hà nội giải thích rằng Lào Cộng chịu hòa giải vì đó là cách đuối Mỹ hay nhất. Trong khi đó, Sihanouk sau khi bị Mao trác Ông từ chối không cho tiếp kiến dùnh như đã bị ngăn cản không cho trở về Kampuchia. Một nguồn tin cho biết rằng Bắc Việt có lẽ đã loại Sihanouk khỏi địa vị lãnh tụ tối cao của lực lượng Kampuchia chống lại chính phủ Nam Vang hiện nay. Trên xác các binh sĩ CSVN bị hạ tại Kampuchia trong thời gian gần đây, người ta không còn thấy huy hiệu của Sihanouk nữa. Trái lại, người ta đã tìm thấy huy hiệu của Sơn Ngọc Minh, một lãnh tụ Miền Cộng vẫn được CSVN nuôi

dưỡng từ lâu. Nguồn tin này được đánh úi từ Nam Vang đã cho rằng có thể Sihanouk đã bị loại hẳn rồi.

Hòa bình ra sao ?

Nguồn tin mìn nhất liên hệ tới những chuyên dịch của tinh binh chung tại Á Chân cho hay Nhật Bản đang lôi kéo Án Độ vào việc giữ vai trò quản trị Á Chân. Tại Tân Đề Li Ngoại trưởng Nhật đã tuyên bố rằng Nhật sẵn sàng góp phần vào việc giúp tái thiết Đông Dương, sau khi chiến tranh chấm dứt. Ngoại trưởng Nhật còn tuyên bố thêm là xú ông mong mỏi các quốc gia Á châu khác cũng góp phần vào việc trên để thể hiện tinh thần việc Á Chân do người Á Chân giải quyết. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trước đây, Tổng Thống Mỹ Nixon đã đề ra thuyết Á Chân tự quản nhằm rủ cho Mỹ khỏi một số gánh nặng sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Quốc gia được Mỹ lựa chọn để châm vào chỗ trống sau khi Mỹ rút đi là Nhật Bản và chính giới Nhật Bản đang mở các cuộc vận động rộng rãi để kêu gọi một số quốc gia Á Chân khác chia phần.

Nỗ lực của Nhật khiến nhiều người nghĩ rằng chiến tranh VN nhất định phải chấm dứt theo ý muốn của Mỹ. Củng cố cho ý nghĩ trên là mới đây Trung Cộng đã đổi thái độ ngoặt ý muốn giao hảo trở lại với Án Độ. Đồng thời đã tiếp đón một nhà báo Mỹ hết sức long trọng. Nhà báo Mỹ này cùng vợ đến Bắc Kinh theo lời mời của Hội Ban Ngoại Quốc của Nhân Dân Trung Quốc, vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, đã được Chu Ân Lai đích thân tiếp đón. Người ta cũng ghi nhận thèn rằng theo một nguồn tin chưa được chính thức thi có thể Chu Ân Lai sẽ chính thức viếng thăm nước Pháp vào đầu năm tới.

Súng còn nổ tại Đông Dương, nhưng những hoạt động trên không hẳn là không có ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng theo tin tức trong tuần thi Án Độ lại nghiêm về lập trường muốn có một chính phủ liên hiệp tại VN thay vì có một cuộc tổng tuyển cử.

Chính giới Án đã cho biết rằng Án sẵn sàng ủng hộ 1 chính phủ liên hiệp được chế sẵn tại miền Nam VN, vì khong tin rằng hoàn cảnh hiện nay có thể cho phép Việt Nam tổ chức nổi một cuộc tổng tuyển cử. Thái độ của chính giới Án đã được ghi nhận như một sự tiết lộ về lập trường của phe Cộng Sản. Và, nếu quả đúng như vậy thì sự tiết lộ trên rất có thể liên hệ tới chuyển sang Sài Gòn của Phó Tổng Thống Mỹ Agnew. Cảnh cửa hòa bình cuối cùng vẫn được các quốc gia đặt tại Sài Gòn nghĩa là cắt rời miền Bắc VN khỏi cuộc tranh chấp để tìm thu xếp vấn đề chỉ trong phạm vi nội bộ của miền Nam VN. Hành vi này có thể coi là một sự xử lý Nam VN, nhưng người ta vẫn không thể xác quyết được thái độ của chính phủ VNCH hiện nay ra sao. Biết đâu ông Agnew lại chẳng sẽ lập luận rằng 1 chính phủ chế sẵn do sự thỏa thuận của các phe còn bảo đảm hơn là một cuộc tổng tuyển cử, và biết đâu lập luận đó lại chẳng được các nhà lãnh đạo VNCH siêu lòng? Nếu sự việc diễn biến đúng như vậy thi những dự đoán hòa bình đang tới có thể không làm lẩn, tuy nhiên, Hiến Pháp VNCH sẽ ra sao? Người ta lại phải chờ kết quả cuộc bầu cử bán phần Thương Việt!

MỘT TÀI LIỆU NGOẠI HẠNG
CHƯA HỀ TIẾT LỘ



ĐẶC BIỆT CỦA ĐỜI

Người đàn ông mắt nâu đen

Phải, người đàn ông đó có đôi mắt nâu đen, rất sáng và rất sắc. Lạnh lùng, cao ngạo. Hai hàng chân mày thật đậm, to như chổi xé. Tóc ông ta hớt « brôt xăg » thật cao. Nom tóc ông ta chẳng khác bàn chải dê tắm ngựa. Mũi to, môi dày. Nước da ngăm. Tường ngũ doanh, vai tròn. Thoạt trông vào, người đối diện nhìn thấy ngay đó là một con người thật khôi, nhanh nhẹn, sung sức, dù tuổi đã ngoài bốn mươi.

Trời nhả nhem tối. Thành phố Huế đã lèn đèn. Đường vắng người đi. Huế lạnh lùng và yên tĩnh. Cái yên tĩnh của đêm cuối năm, vài giờ nữa là đến giờ giao thừa Tết Mậu Thân. Dọc theo đường phố, thỉnh thoảng mùi nhang thơm từ trong phố bay ra.

Giữa lúc đó, trước cổng chùa

Linh Mụ chơi có 1 chiếc xe Toyota de Luxe, sơn màu xám xịch đồ lại. Trên xe có năm người. Hai người ngồi băng trước, ba người ngồi băng sau.

Hai người ngồi băng trước, ở tay lái là một sĩ quan mặc quân phục, mang cấp hiệu thiếu tá. Người ngồi phía tay phải là người đàn ông mắt nâu đen, xung xinh trong chiếc áo mưa ngoại quốc đ.t tiễn.

Ba người ngồi băng sau, là ba quân nhân trang bị súng tự động M16, theo cận vệ.

Xe ngừng, người sĩ quan mở cửa bước xuống. Người đàn ông mắt nâu đen, mặc áo mưa cũng mở cửa bước xuống theo, đóng cửa xe đánh ập một cái, trong khi người sĩ quan bước ra sau mở cửa cho ba người cận vệ.

Người đàn ông mặc áo mưa,

H U E M Â U T H Â N

Cuộc thảm sát Huế Mậu Thân đem đến đau thương, oán hờn cho hàng trăm nghìn người dân Huế. Con số nạn nhân bị Việt Cộng sát hại tập thể hơn một vạn người. Trời thảm đất sầu như thế nào ta đã rõ, tưởng không cần phải tưởng thuật lại.

Ở đây, nhân số kỷ niệm về Huế, ĐỜI chỉ xin công bố một phần nhỏ của những nét chính đống hồ sơ tài liệu đặc biệt của ĐỜI để đưa ra trước ánh sáng nguyên nhân cuộc thảm sát. Điều mà, suốt hai năm sáu tháng trôi qua, mọi người đều thắc mắc, tim hiểu nhưng chưa bao giờ được ai trả lời, giải đáp.

ĐỜI

mau. Từ trong chùa, tiếng mõ cốc, cốc, đều đều lẫn với tiếng niệm kinh è a vãng vǎng vọng ra.

Vào đến sân, người sĩ quan mang cấp hiệu thiếu tá dừng lại một giây dặn nhỏ ba binh sĩ cận vệ :

— Ba anh em đứng ngoài này, tìm vị trí, đề phòng cẩn thận như đã sinh hoạt trước, vào trong đã có tôi. Cố lẽ nói chuyện lâu lắm là hai mươi phút. Mấy anh em nhớ chưa ?

— Dạ, dạ.

Ba anh em binh sĩ cận vệ súng xổng tay, tản vào hàng hiên. Người sĩ quan và người mặc áo mưa đi vòng ra sau bước vào cửa hông gian bên trái. Có đến hơn mươi lăm phút sau, không ai có thể biết được người ta đã làm gì, nói gì ở phía sau chùa Linh Mụ, người sĩ quan và người mặc áo mưa bước ra. Đi kèm bên người mặc áo mưa là Thượng tọa Thích đôn Hậu trong bộ áo nâu, đầu đội mũ tròn bằng chí eoton móc lườn.

Thượng tọa Thích đôn Hậu đưa khách ra đến tận cổng chùa. Mắt Thượng Tọa Thích đôn Hậu không rời nhìn dăm dăm vào gương mặt người mặc áo mưa như cố tìm xem, cố đoán lần chót người đó là ai, quan trọng đến bậc nào mà đến gặp mình bất ngờ vào đêm ba mươi Tết.

Trước khi lên xe người mặc áo mưa « bí mật » đưa tay ra bắt tay TT Thích đôn Hậu lần chót, thì thầm :

— Phản chúng tôi, kể từ giờ phút này đã xong xuôi, sẵn sàng tất cả. Chỉ còn phía Thượng tọa, chắc Thượng tọa và anh em ở nội thành cũng đã sẵn sàng ? Chiều mai, 4 giờ xin Thượng tọa đến địa điểm đã được thông báo.

Nói xong, người mặc áo mưa bước ngay lên xe. Xe vùi đi, mang theo con người bí mật và một ám mưu bí mật.

Người bí mật đó là ai ?

Thiếu tướng Đàm quang Trung

Người « bí mật » mặc áo mưa tối hôm ấy đến chùa Linh Mụ, Thượng tọa Thích đôn Hậu phai đến ngày hôm sau, chiều mồng một Tết Mậu Thân mới biết danh tánh, địa vị 1 cách rõ ràng là thiếu tướng Đàm quang Trung, Tư lệnh phó khu 5,

kiêm Tu lệnh bộ chỉ huy Tiền Phương, trực tiếp điều khiển, lãnh đạo cuộc « Tổng công kích » vào Huế.

Người ta không quên, năm 1941 lúc Nguyễn ái Quốc tức Hồ chí Minh từ bên Tàu bị mật về rừng núi Cao Bằng ở trong hang Pắc-Pó để quan sát tình hình, tiếp xúc chỉ thị trực tiếp cho toàn Ban Chấp Hành Đảng Cộng Sản Đông Dương và lúc đó tiểu đội vũ trang đầu tiên của Đảng Cộng sản được thành lập do Võ nguyên Giáp làm tiểu đội trưởng, ở núi rừng Cao bắc Lạng. Lúc đó, trong tiểu đội du kích vũ trang đầu tiên đó có mặt hai anh em Đàm quang Trung.

Anh của Đàm quang Trung là Đàm quang Thanh giữ nhiệm vụ tiểu đội phó. Và khi thành lập trung đội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân thì Đàm quang Thanh là chính trị viên trung đội, Võ nguyên Giáp làm trung đội trưởng. Sau ngày thành lập, đi đánh đồn Phay-Khắc, Thanh chết tại trận này. Đàm quang Thanh là người được Nguyễn ái Quốc thương mến, tín nhiệm hơn cả Võ nguyên Giáp. Nếu Thanh còn sống đến 1945 thì địa vị Đại tướng Tổng tư lệnh đầu đã đến tay Võ nguyên Giáp ?



Riêng Đàm quang Trung năm 1941 còn là một chú bé con mươi bốn, mươi lăm tuổi, giữ nhiệm vụ liên lạc viên cho tiểu đội, rồi sau là liên lạc viên trung đội, đại đội v.v... Lúc về hang Pắc Pó, thuở thuở một mình không ai cận vệ, chăm sóc cơm nước, sai vật, nên Võ nguyên Giáp và Đàm quang Thanh bám nhau để cho Trung đến với « Bác » cho có bạn, phục vụ những chuyện vặt vãnh. Trung vốn nhanh nhẹn, liến thoảng nên được « Bác » yêu, nhận làm con nuôi và giao nhiệm vụ di liên lạc, mang thư từ cho « Bác ».

Năm 1945, « quân đội Việt Minh » về Hà Nội thì Đàm quang Trung đã

lớn, cũng thành một cậu thanh niên vai u thịt bắp, vạm vỡ như ai. Năm 1946 trong những đoàn quân Nam Tiến theo tàu hỏa từ Hà Nội vào Nam bò đánh Pháp, người ta thấy có Đàm quang Trung. Bấy giờ, tuy mới hay mươi tuổi đầu nhưng vì « công trận » và là con của « Bác » nên được phong chức Tiểu đoàn trưởng.

Đoàn xe hỏa của Trung đi đến Quảng Bình thì bị kẹt vì Pháp đã chiếm ra đến Huế. Rồi toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 thì Trung vào chiến khu kháng chiến ở đây. Sang đến 1947 Trung được đề bạt Trung đoàn trưởng và thuyên chuyển về công tác ở khu 4. Góp thể nói, trong hàng ngũ sĩ quan kháng chiến thời ấy, Trung là một Trung đoàn trưởng trẻ nhất. Quá trẻ là khác. Vốn là đồng bào thiểu số, lại là con nuôi của Bác nên được giữ địa vị quan trọng, thèm minh là « đảng viên 40 », công lao không ai bằng, nên bấy nhiêu yếu tố đó tạo Đàm quang Trung trở thành một con người « ngoại khố » vừa nóng tính như Trương Phi, vừa ngang tàng kình kiêu, « anh hùng » bằng thíc, gan lì, tướng quân, coi trời bằng vung. Nhưng đặc biệt một điều là do khả năng thiên phú, Trung rất thông minh, hiếu nhanh, phản ứng nhanh, nên dù không học một trường quân sự nào, Trung đã i quân đánh đâu được đó, tạo nên vài thành tích nổi tiếng thời ấy.

Đi đến đâu, về đóng quân ở địa phương nào là Trung « rượt hành chánh, đánh còng an » tới đó, hoanh hoickey bắt địa phương vật bò, vật heo, cем gà cao linh đình, phục dịch cho Trung đủ mọi thứ. Mặt khác về « yêu » thì khả năng yêu của Trung vô hạn, mạnh như thần. Đến đâu là có bồ bịch, người yêu đến đó. Kẻ một đêm người một tháng, kẻ vài tuần. Vắng đèn bà là Trung muốn phát dien, chịu không nỗi. Cho nên ai đã lọt mắt Trung, trung thuận càng tốt, không ưng cũng bị Trung « a lát xô » và phương chạy thoát.

Thời kháng chiến chống Pháp, ở liên khu 4, lúc tướng Nguyễn Sơn chưa bị Cộng sản thanh trừng, nổi danh là hủ hóa quan liêu đệ nhất, một hôm cho liên lạc gọi Trung

Về văn phòng Khu bộ để khiêm
trách :

— Tôi được các nơi báo cáo
đầy tai tiếng về chú. Sao chú hủ
hỏa, bê bối mất hết đạo đức cách
mạng vậy ?

Trung khẽ nháy mắt đáp lại ngay :

— Anh cũng bậy chả là tôi !

Rồi nhún vai, ngang tàng đi ra
cửa chả thèm chào hỏi gì hết.
Nguyễn Sơn trát quá không làm gì
được đành làm báo cáo gửi về
Trung Ương Đảng.

Vài tháng sau, Đàm quang Trung
được điện gọi về trình diện ở Bộ
Tổng Tư Lệnh ở Việt Bắc. Trưởng
đầu Trung Ương Đảng kiềm thảo,
trừng phạt gì ai ngờ từ chức vụ
Trung đoàn, Trung được đề bạt
lên chức vụ sư đoàn phó sư đoàn
312. Năm đó là năm 1955. Lê trọng
tấn làm sư đoàn trưởng và Trần
Độ là chính ủy của sư đoàn này.
Con nuôi của Hồ chí Minh có khác !

Lúc còn là Trung Đoàn trưởng ở
Liên khu 4, Trung nổi tiếng là con
sâu rượu, uống như hũ chèm. Thuốc
lá thi « điếu hả rông điếu đã động
quan ». Về gần Trung ương thời ấy
Trung vẫn không chừa.

Sau chiến dịch Điện Biên phủ,
năm 1955, thì Trung được thăng lên
sư đoàn trưởng sư đoàn 312, thay
cho Nam Long. Năm 1957, Trung lại
được thăng lần nữa lên chức vụ
Tư lệnh phó quân khu Tả Ngạn.
Năm 1958 được phong quân hàm
đại tá. Và đến 1962 lại được đề
bạt thuyên chuyển về làm Tư lệnh
quân khu Việt Bắc.

Cáo lỗi

Vì lý do kỹ thuật, loạt bài:
« Mười Lăm Năm Miền Bắc
(1955-1970) » hoãn lại 1 kỳ.
Thành thực cáo lỗi cùng bạn
đọc.

ĐỜI

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido

Có bán tại các nhà thuốc Tây

KH 982 BYT/QCDP

trị các chứng viêm nhức
NHỨC ĐẦU NHỨC RĂNG
CẨM, CUM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Pub. TÂN TRÍ

Những ngày Trung còn là sư
đoàn trưởng 312, 1 tiểu đoàn của 312
được Trung đưa đến phòng vệ phi
trường Gia Lâm. Một sáng, Trung
ngồi xe Jeep đến thanh tra, chợt
thấy một chú lính tóc dài không
hở, Trung nỗi trận lôi định. Từ
khác Trung ra lệnh tập họp toàn
tiểu đoàn giữa sân bay để hớt tóc.
Tiểu đoàn có 6 cái «tông đơ», Trung
đứng chứng giám cho 6 anh lính
thợ cạo lần lượt hói cua hết người
này sang người khác. Hớt xong thì
trở về hàng, chưa hot thì chờ đến
phiên. Cứ thế. Bỏ cả cơm trưa.
Đứng dang đầu dưới nắng chang
chang đỗ lửa đến 5 giờ chiều, cuộc
hớt tóc mới xong. Trung hét :

— Đ.M. Không thằng nào được
uống nước, được ăn cơm. Phải phơi
nắng cho ngay hàng. Tao đã không
kêu ca thì không thằng nào được
kêu ca.

Linh miền Bắc không ai là không
nghe danh Trung. Số Trung như
chớp.

Năm 1966 thì Trung được đề bạt
lên Thiếu tướng và đưa vào chiến
trường khu 5 (Tri Thiện Nam Ngãi
Bình Phú) làm Tư lệnh Phó. Tư
Lệnh là Trung Tướng Hoàng Sâm.

Đấy, con người của Đàm quang
Trung như thế đấy. Rất có khả
năng về quân sự, lại thuộc loại gan
lù «choi chứng nào chết thôi» nhưng
tật xấu gần như Trung không
thiểu tật nào. Về cái khoán rượu
thì cả trong những ngày vào khu 5
chiến trường gian khổ Trung vẫn
uống rượu đều đặn. Một tuần 7 ngày
thì lính thấy Trung hai ngày say,
hai ngày « lơ lửng con cá vàng »
va ba ngày còn lại là đỏ mặt.

Ở mặt trận Huế, kế hoạch Tổng
công kích Mậu Thân, Đàm quang
Trung thay vì giao nhiệm vụ Tư
lệnh Bộ chỉ huy Tiền Phương cho
những cán bộ khác, để trở về tuyển
giữa — chỉ huy sở cơ bản — chỉ
huy nhiều mặt trận cùng lúc như
nguyên tắc đã định. Trung nhất
định cầm quân ra trận. Vốn gan lù,

liền lĩnh lại chưa biết thành phố
miền Nam nó ra sao nên Trung
mạo hiểm, ngụy trang xâm nhập
vào thành phố, đặt các cơ sở, kiểm
tra tình hình.

Trung đã chuẩn bị cho Huế một
lực lượng đáng kể, hai sư đoàn:
Sư đoàn 325C và Sư đoàn 304B. Với
lực lượng đó, cộng với yếu tố bất
ngờ, hỏa lực mạnh, Trung nắm chắc
phản thắng về mình dễ như trở cát
bánh phồng. Trung nói với các cán
bộ của mình :

— Phen này tao nhất định vào
thành nội, leo lên cái « ngai vàng »
của Bảo Đại đặt trong cung làm
việc đó !

Thế là...

Cùng với toàn quốc, tiếng súng
Tổng công kích đánh Huế xảy ra
trong đêm mồng 1 Tết Mậu Thân.
Do sự hướng dẫn của đặc công nội
thành và cán bộ (?) khác, 2 sư đoàn
325C và 304B tràn vào Huế như
nước vỡ bờ, có mặt khắp mọi nơi.

Giữa phút sáng nồm từ bờ, Đàm
quang Trung ngất ngưởng vừa

« uống rượu thường Xuân » vừa
nghe báo cáo ra lệnh. Mặt của
Trung đỏ như thỉnh thoảng phê
một câu :

— Đ.M. huých kỵ gì mà đắng như
thuốc bắc. Chán bỏ mẹ.

Từ phút đầu, Đàm quang Trung
cùng với Tiểu đoàn bảo vệ tiến vào
Phú Cam đặt chỉ huy sở Bộ chỉ huy
Tiền Phương. Trung được « người
ta » báo cáo từ trước là vùng Phú
Cam toàn đám phản động và Thiên
chúa giáo, coi chừng dễ lộ bí mật.

Trong hơi men, Trung ra lệnh:

— Vậy thì cho « bạch hóa » vùng
này để bảo vệ bí mật. Tập trung
đồng bào đưa ra hậu tuyến xét lý
lịch.

Rồi do những đề nghị khác của
(?) phải thanh trừng bọn phản
động tận gốc tận rễ để « trả thù
cho đồng bào Huế » và thanh lọc
« hàng ngũ nhân dân ». Đàm quang
Trung lại ra lệnh :

Ở các vùng ta tiếp thu, các
đơn vị phải tập trung hết đồng bào
đã trình diện với chính quyền
cách mạng hay chưa đưa ra hậu
tuyến xét lý lịch và cho học tập
chính trị, chờ lệnh mới.

Thế là đồng bào Huế bị lùa đi.
Về tình hình quân sự, sư đoàn
325C hoàn toàn làm chủ đại nội.
Nhưng quân đội VNCH và đồng
minh bắt đầu phản công ở ẩn như
vũ bão.

Nhiều đơn vị của sư đoàn 304B
biết khôi vòng chiến. Trận chiến
phản công thật ác liệt phối hợp đủ
các quân binh chủng V.N.C.H
chiếm lại hết phố này sang phố

khác. Cho đến ngày mồng mười
thì chỉ còn sư đoàn 325C cố thủ
trong Đại Nội. Thấy tình thế biến
chuyển bất lợi. Trung ra lệnh rút
bớt quân ra, chờ lại một trung
đoàn thôi bằng mọi giá từ thủ Đại
Nội chờ Bộ Chỉ huy điều quân chi
viện đến phối hợp chiếm lại toàn
bộ thành phố.

Rồi thành nội Huế hoàn toàn bị
V.N.C.H và Đồng minh vây chặt, con
kiến ra cũng không thoát. Phi cơ
nói lo không ngọt kêu gọi đồng bào
trong thành nội tản cư. Đồng bào
nhìn kéo ra cửa thành thi bị A.K
chặn lại. Dù vậy một số cũng thoát
ra được.

Mặt khác, giữ đồng bào lại để
đủ thì giờ thanh lọc, thẩm tra lý
lịch xem nên giết ai, tha ai v.v.



Riêng Đàm quang Trung và Bộ
chỉ huy Tiền Phương đã rút ra
khỏi Huế từ lâu. Trung trở nên lầm
lị, bức dọc cầu kính suốt ngày. Khi
được tin báo trung đoàn tử thủ ở
thành nội bị vây chặt và bị tấn công
sau ngày đêm, nguy cơ bị tiêu diệt
không thể nào tránh khỏi. Tình
hình nguy ngập. Lương thực sắp
cạn. Đạn sáp hết. Trung bối rối
khôn tả.

Cho đến ngay cả Trung và Tiểu
đoàn bảo vệ cũng bắt đầu hết lương.
Đi mua gạo của đồng bào, đồng
bào không bán, các đơn vị tiếp vận
gặp khó khăn. Trung càng bồn chồn
nóng này như lửa đốt. Mỗi chốc
mỗi hét om lên.

Trung đã bị đặt trước 2 tình trạng
phải giải quyết cấp bách: Trung
đoàn bị vây tám hướng trong thành
nội và lương thực. Sau một phiên
họp ngắn với Bộ Tham Mưu, Trung
ra lệnh giữ đồng bào Huế bị tập
trung trước đây làm con tin để cho
người liên lạc điều đình với Mỹ
trao đổi : Mỹ chịu mở vòng vây
thành nội cho trung đoàn của 325C
rút lui an toàn. Trung sẽ thả đồng
bào. Một đề nghị trao đổi phi lý và
kỳ cục. Dù mà đổi với lính thi đổi
là sao ?

Mặt khác, giữ đồng bào lại để
đủ thì giờ thanh lọc, thẩm tra lý
lịch xem nên giết ai, tha ai v.v.

Lệnh cuối cùng

Sứ giả mang thư đi đi lại lại
không biết bao nhiêu lần nhưng
Trung vẫn chưa được bồi âm. Trong
lúc đó mặt trận ở thành nội thu
hẹp dần, Trung không còn được
tia tức, báo cáo trực tiếp như
trước nữa. Rồi gào hét, lương hết.
Đồng bào bị giam giữ bắt đầu nhịn
đói, phản đối, kêu khóc om sòm.

Vừa nghe cán bộ tham mưu báo
cáo đèn đầy, Trung nóng nảy chụp
khoá K 54 để trên bàn bắn lên trời
máy phát. Và hét :

— Im ! Thôi ! Không nghe nữa.

Mọi người có mặt chung quanh
sững sờ, hết hồn hết via. Trung
lại ngồi xuống, lầm lị gọi cận vệ
mang bình ton rượu đến. Trung
ngửa cổ ực một hơi. Mọi người im
phẳng phắc, không dám thở.

Mười phút sau, Trung ngồi
không vững nữa. Hai mắt đỏ ngầu
như tôm luộc, trông thật dữ tợn.
Trung đã say mèm.

Rồi Trung cầm khẩu súng lục
dẫn lên bàn thật mạnh ra lệnh :

— Bắn hết ! Không chừa một
đứa nào nghe chừa ! Không cần
phải thanh tra lý lịch. Trả thù cho
325 C.

Thư viện buổi chiều những hàng gác

sách

Vàng chử đứng nhìn 10 búp tay yêu
Lú bụi giật mình vỗ cánh lao xao

Gió cũng giật mình rơi theo triền tóc

Buổi tối em về soi gương ý thức

Phòng học chập chờn nửa giấc liêu

trai

Thoáng tiếng dương cầm ai vè đâu

đây

Cho nhạc ngủ vùi trong đôi mắt khép

Em vẫn nhu mì sống đời xuân biếc

Thời gian no đầy tình khúc sinh viên

Và anh âm thầm ôm bóng Thăng Long

Đợi mùa cẩm hồng trao em giấc mật !

GIÁC MỘNG

Chân khuya động giọt sương mai
Lá cây ngủ giấc mộng dài trăm năm
Sầu xưa bia mộ rêu xanh

Hòn khô đá tảng xây thành núi cao

Biển cây buồn tự năm nào

Hòn nhiên hơi thở nhịp vào chân kinh

Buốc vè hội ngộ trùng sinh

Nghìn năm sau vẫn một mình bóng ta

HỒ NGẠC NGỦ





Hiệp ước Nga, Tây Đức, tương lai VN và Đông Nam Á

H. VĂN ĐỨC

I.— Một hiệp ước thật quan trọng mà dư luận ít chú ý

Nga sô đã ký hiệp ước « thương mại » với Tây Đức đã gần nửa tháng nay mà báo chí không thấy đăng tin mà cũng không thấy các bình luận gia thời cuộc đề cập đến, có lẽ tại vì tin tức quốc nội trong những ngày gần đây gây cấn quá đến mức làm quên hẳn một biến cố quan trọng chắc chắn sẽ có một tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với tình hình chính trị chung của thế giới và đặc biệt đối với tình hình VN và Đông nam Á.

Hiệp ước này Nga sô đã mong muốn từ lâu để được rảnh tay với các nước Âu Châu và Mỹ để dốc toàn lực lượng đối phó với TC trong vụ tranh chấp Tây bá lợi Á và thế lãnh đạo thế giới CS. Trong việc xúc tiến hiệp ước này, Nga đã không ngần ngại hy sinh chủ hầu Đông Đức để nói chuyện thẳng, tay đôi với Tây Đức. Nay mọi sự trao đổi thương mại giữa Nga và Tây Đức sẽ được tăng cường, với sự hậu quả thiết yếu là chính sự trao đổi giữa Nga và các nước Âu châu cùng với Mỹ, qua trung gian của Tây Đức, cũng sẽ được tăng cường. Rõ ràng là Nga đang sủi soạn một mặt trận quy mô toàn diện để GIAO CHIẾN VỚI TRUNG CỘNG.

2.— Hậu quả đầu tiên :

Nga buôn bán được với Tây Đức và các nước Âu Châu một cách trực tiếp, có nghĩa là Nga và Mỹ sẽ gián tiếp buôn bán với nhau. Mà buôn bán ở đây có ý nghĩa nhất là một cuộc « buôn bán vũ khí » sang các nước nhược tiểu, trong đó có nước Việt Nam khốn khổ của chúng ta.

3.— Chính quyền và quốc dân miền Nam phải làm gì để đối phó ?

Như chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi: chính quyền và quốc dân miền Nam phải biết cách làm sao cho mình trở nên hùng mạnh. Chỉ có hai cách:

a) Đô bộ ra Bắc. Nhiều người vẫn nghĩ rằng đô bộ ra Bắc chỉ là đề thanh toán C.S Bắc Việt, nhưng không nghĩ thêm lên rằng đây là một biện pháp quân sự có mục đích chính trị nhằm cứu vớt cả nước dù đỗ Việt Nam này. Chính cộng sản Bắc Việt: cũng cần đến sự đô bộ của chúng ta ra Bắc để giải phóng (thực sự) nhân dân miền Bắc khỏi ách đỗ hộ Tàu, Nga. Và ngay cả chính Trung Cộng, mặc dù sẽ la lối, cũng sẽ cần đến sự đô bộ đó, và chúng sẽ nhầm mát, để cho chúng ta làm công cuộc bình định Bắc Việt, để nước Việt Nam sẽ được thống nhất và trở thành lại một quốc gia « không Cộng sản. »

b) « Vận động thành lập » ngay « một liên Bang các nước Đông Nam Á » bao gồm 12 nước Việt Nam, Ai Lao, Kampuchia, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Nam Dương, Tích Lan, Đại Hàn và Nhật Bản với hơn 300 triệu dân, để làm một thực thể chính trị có thực lực tương hỗ, tương trợ lẫn nhau trước áp lực của các cường quốc đế quốc. Một nền hòa bình thực sự, « công chính », phải bắt đầu từ sự thành hình Liên Bang Đông Nam Á này. Đây cũng là một mục tiêu do lương thiện tâm, thiện chí của các nhà lãnh đạo các cường quốc là những người trong giai đoạn lịch sử này của nhân loại có trách nhiệm nhiều nhất về chiến tranh và hòa bình trên toàn thế giới.

một cuốn sách làm vinh dự cho
giấy gói trà và thuốc bắc

ĐÊM DÀI MỘT ĐỜI

truyện dài của LÊ TẤT ĐIỀU
VÔ PHIÊN đề tựa
ĐẮNG GIAO vẽ bìa
NHẬT TIẾN sửa bản in
HUYỀN TRÂN tái bản

Tác phẩm rực rỡ chiếu sáng cuộc đời bi thương của những kẻ triều miên trong bóng tối.

SẮP PHÁT HÀNH

tho



HY VỌNG CỦA CHÚNG MÌNH

Buổi sáng lén về trong sương za bao phủ

Đánh thức chú mèo trời còn say ngủ,

Rồi cặp tay lảng du qua những vùng đồi núi âm u,

Ánh sáng băng những hạt sương treo trên cành khô,

Dạo những tia mắt lò mò trên những vùng giới tuyến,
Khé chép miệng thở dài khi chiến tranh còn tiếp diễn,
Sẽ ghé mắt làm quen với những gian nhù đồi nát,
Trong đó đôi tình nhân còn miệt mài say ngủ

Sau đêm tình yêu từ già chiến tranh,

Sau đêm hoài thai niềm hy vọng mới!

Sau đêm hòa bình già từ vũ khí,

Buổi sáng gọi thật êm,

Lời tình tự cho chúng mình,

Em... thức dậy em

Nàng Xuân sẽ về mờm cho em hương hoa dịu ngọt,

Dậy cho em biết nói yêu thương

Biết gọi tên băng hữu,

Dậy cho biết hát ca dao

Mà những ngày chúng ta bỏ quên giọng hát,

Dậy thức dậy em

Trên những cánh đồng ánh nắng đã về

Nàng xuân mỉm cười trên những cành hoa,

Lúa sẽ đâm chồi

Và cây rừng sẽ xanh tốt

Em sẽ không còn thở mùi thuốc súng

Mùa xuân hồi sinh

Gieo trên lá cây niềm hy vọng mới,

Đàn bò tiếp tục cuộc hành trình,

Trên những cánh đồng

Lúa mới đâm chồi,

Cho anh, cho em, niềm hy vọng mới

! Ủ THỂ HỌC

Lá thư của bà Cố

Đạo Cây vừa nhận được lá thư của sương phụ Trần Lê Xuân, tức bà cố vấn Ngô Đình Nhu, ở Tây gõi về. Bà Cố có vẻ lạc quan lắm. Bà nói rằng sau kỳ bầu cử này thế nào bà cũng được về nước, với sự ủng hộ của Thượng Viện. Nay như những tử tội Lâm Văn Phát, Trần Bửu Kiếm, chỉ cần mấy dân biểu, nghị sĩ bảo đảm là được ra trình diện xóa án, nra là bà cố chưa hề bị tòa án nào bỏ tù, bà lại hy vọng có đại sứ nghị sĩ bảo đảm.

Bà Cố cũng kẽ rằng bà mới năm mươi thấy ông Diệm và ông Nhu. Hai ông có vẻ buồn bã than rằng bầu cử kỳ này lòn xộn quá, không có trật tự lể phép như hồi xưa.

Điều khiến cho các vong hồn ông Diệm và bà Cố buồn nhất là các bầy tôi cũ, trước kia cùng ở dưới trường một Tô g Thống, một bà Cố, bây giờ lại đi tranh nhau mấy cái ghế thật đáng tiếc. Hồi những vị đó là ai, ô. Diệm nói rằng : « Mấy thợ ủy liên danh lớn đều làm việc dưới triều cũ cả. Nay là Trương Công Cửu hai lần làm bộ trưởng, hai lần làm khoa trưởng, lại làm chủ tịch UB bồ tù những đứa chống chép, sau vụ đảo chính hụi 11-11. Rồi tới Trương Vĩnh Lẽ, cựu chủ tịch Quốc hội. Sau đó là Vũ Văn Mẫu, vị bộ trưởng ngoại giao làm việc lâu năm nhất trong số các bộ trưởng. Dưới thi có Huỳnh Văn Cao, một ông tướng vừa ngoan đạo, lại vừa trung thành với cu, có tình thần Cần lao Nhân vị rất cao. Đó là ông tướng sau cùng chịu bỏ cũ để theo phe Cách mạng 1-11-63, sau khi biết tin cụ đã về chầu trời. Dưới tướng Cao thì có bà Đại, cũng là một cán bộ trung kiên của đản dàn phụ nữ liên dài, rất đáng tín nhiệm. Đó là chưa kể các cán bộ cấp dưới nhưng cũng đáng tín nhiệm như Nguyễn gia Hien, Trần Ngọc Nhuận v.v... Than ôi ! Tất cả trước kia cùng xum vầy dưới trường ! Ngày nay phải xé nghé tan đan vì ai ! Để đến nỗi chúng nó tách riêng ra, mỗi đứa chui vô 1 liên danh, cầm đầu 1 liên danh khác nhau, dành giựt nhau mấy cái ghế Thượng viện, thật là tội nghiệp :

Nghé nói vong hồn cụ Ngô buồn lắm.

Sinh tư phu

ÔNG ĐẠO CÁY

Nhưng bà sương phụ Lê Xuân thì vui. Bà viết rằng trong hầu hết các liên danh, thân chánh phủ hay đổi lập chánh phủ đều có những người ủng hộ bà cả như vậy bà sắp về đến nơi rồi. Nhất là liên danh ông Cửu, ô. Hiếu lại còn có ý định khi vò thương viên sẽ đưa ra đạo luật giải tỏa tài sản cho các cựu thần nhà Ngô. Trong đó có tài sản của ôn. Ngô trọng Hiếu, như vậy các tài sản trước bà Cố đã giao cho ai, bây giờ bà hy vọng sẽ thâu hồi lại một phần. Bà Cố cho biết bà vẫn liên lạc thường xuyên với các cựu thần, họ luôn luôn vẫn có tấm lòng hoài vọng tiền triều. Có người tự ví minh như Nguyễn Du, bà Huyền Thanh Quan với tấm lòng hoài Lê thừa xưa. Một cựu thần có tâm hồn thi sĩ, khi đi qua dinh Độc Lập đã cảm hứng viết mấy câu thơ gửi cho bà. Thơ rằng :

Lối xưa xe chạy hồn chim câu
Nền cũ dinh cao, bóng lá bà.

Đi coi bích chương

Lá thư của bà Cố làm cho Đạo Cây có cảm hứng viết về cuộc tranh cử Tân phán Thượng viện. Trong lúc cả nước hát bài rủ nhau đi bầu, miêu không viết chữ nào, e rằng bị bá cáo là tày chạy bầu cử. Những người tày chạy bầu cử hạng nặng nhất nước là các thượng tọa Án Quang, mà bây giờ cũng có các ứng cử viên nói rằng của các thầy Án Quang, cũng hâm hở đút đơn xin ứng cử, thì phải nói rằng tày chạy bầu cử vừa có tội lai vừa hết ảo khach rồi. Bởi vậy chắc

chắn Bần đạo phải viết về chuyện tranh cử.

— Thứ nhất là nhận xét các bích chương tranh cử. Trời mưa gió súi súi, làm như thế ông thợ ảnh ghép hình em trên 1 tấm hình cảnh biển khơi gió lồng hay trăng rụng xuống sinh. Điểm đặc biệt nữa là đọc cả tấm bích chương không thấy có tên tuổi tiêu sứ thành tích của các ứng cử viên. Khiêm tốn đến như vậy ! Kè cả ông y sĩ đại úy Trang Châu có cái thành tích to nhất nước là bà vợ Á Hậu, mà không chịu phô ra cho bà con coi một phát. Đó là chưa kể ông Trang Châu có đạt một thành tích huy hoàng làm người đàn ông Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã đi sửa sẹo đẹp, nhờ thợ giải phẫu cái mũi cho khuôn mặt xứng đôi với bà vợ mỹ miều.

Liên danh Toàn Linh lại chơi trò ờm ờ, in ba hàng chữ đậm giựt gần như là : « Mỹ cút về nước... Tông Thống Thiệu phải từ chức... » rồi chủ thích nhỏ xíu bên dưới là : « ai cẩu trương như vậy thi đừng bầu cho tui. »

Báo hại một anh phóng viên Tây mời ngó qua tấm bích chương (thường ai đọc bích chương cũng chỉ ngó qua nhàn lúc đậu xe chờ đèn đỏ, hay là ghé gốc cây đái bậy) anh phóng viên Tây bèn đánh điện thoại rằng : Trong cuộc bầu cử Thượng Viện ở VN, có liên danh đòi Mỹ phải rút về nước và chủ trương chánh phủ liên hiệp, trung lập ! Vậy mới đúng là vô tình đâu sau lưng chiến sĩ !

Đã cả tấm bích chương của bà Đại lại chỉ đăng các thành tích rõ ràng của bà mà thôi. Các mạng tên ông con trai coi như pha hết may, chẳng thấy ông nào được nêu tên tuổi. Vậy mà trong lúc tự giới thiệu mình, bà Đại lại còn nhất định néh cái tên Trần Văn Đôn và cái thành tích to tướng của bà. Dù chỉ nhét vô một cách ẩn ờ rằng bà Đại đã từng đi đổi lập chung với thiê Trần Văn Đôn ở Thượng viện.

Một bích chương đặc biệt nữa là của liên danh Toàn Linh. Các ứng cử viên đều mặc quân phục, lại in hình của mình lên trên một tấm hình chụp cảnh quân đội, như là cảnh 1 chiếc tàu thủy ra khơi, một chiếc thiết giáp đang xông trận v.v. Trong cứ như những tấm hình rất nhà quê của các em xén, bày ở các tiệm chụp hình tĩnh lễ, trong đó em xén đã nhờ ông thợ ảnh ghép hình em trên 1 tấm hình cảnh biển khơi gió lồng hay trăng rụng xuống sinh. Điểm đặc biệt nữa là đọc cả tấm bích chương không thấy có tên tuổi tiêu sứ thành tích của các ứng cử viên. Khiêm tốn đến như vậy ! Kè cả ông y sĩ đại úy Trang Châu có cái thành tích to nhất nước là bà vợ Á Hậu, mà không chịu phô ra cho bà con coi một phát. Đó là chưa kể ông Trang Châu có đạt một thành tích huy hoàng làm người đàn ông Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã đi sửa sẹo đẹp, nhờ thợ giải phẫu cái mũi cho khuôn mặt xứng đôi với bà vợ mỹ miều.

Liên danh Toàn Linh lại chơi trò ờm ờ, in ba hàng chữ đậm giựt gần như là : « Mỹ cút về nước... Tông Thống Thiệu phải từ chức... » rồi chủ thích nhỏ xíu bên dưới là : « ai cẩu trương như vậy thi đừng bầu cho tui. »

Báo hại một anh phóng viên Tây mời ngó qua tấm bích chương (thường ai đọc bích chương cũng chỉ ngó qua nhàn lúc đậu xe chờ đèn đỏ, hay là ghé gốc cây đái bậy) anh phóng viên Tây bèn đánh điện

Coi Tivi tranh cử

Đài truyền hình Việt Nam đã vô tình sắp đặt chương trình gây ảnh hưởng không đẹp cho thiếu nhi.

Bữa đó có bài nói chuyện của nhạc sĩ Hùng Lân. Vị nhạc sĩ khá ái nói chuyện về ca nhạc cho thiếu nhi. Bài nói chuyện cũng khá ái vì có thêm các em thiếu nhi ra trình diễn để chứng minh cho bài nói chuyện của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Hùng Lân đang nói về việc dạy ca nhạc cho thiếu nhi phải bắt đầu bằng việc dạy dân ca. Nhạc sĩ nói tiếp : Sau đây, chúng tôi xin trình bày với quý vị mấy bài dân ca do các em thiếu nhi hát để làm thí dụ.

Thế là bỗng dưng « ô e ý e », trên màn ảnh xuất hiện liên danh đưa đám Mẹ bồng Cụ. Gọi là liên danh đưa đám vì tất cả liên danh này em xén đã nhờ ông thợ ảnh ghép hình em trên 1 tấm hình cảnh biển khơi gió lồng hay trăng rụng xuống sinh. Điểm đặc biệt nữa là đọc cả tấm bích chương không thấy có tên tuổi tiêu sứ thành tích của các ứng cử viên. Khiêm tốn đến như vậy ! Kè cả ông y sĩ đại úy Trang Châu có cái thành tích to nhất nước là bà vợ Á Hậu, mà không chịu phô ra cho bà con coi một phát. Đó là chưa kể ông Trang Châu có đạt một thành tích huy hoàng làm người đàn ông Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã đi sửa sẹo đẹp, nhờ thợ giải phẫu cái mũi cho khuôn mặt xứng đôi với bà vợ mỹ miều.

Trong suốt bài diễn thuyết, Trương Đại nhơn cứ lập đi lập 1 câu « Chúng tôi xin phiếu... chúng tôi xin phiếu... chúng tôi xin phiếu... ». Thật là tai hại cho đầu óc con trẻ. Các em đang đợi nghe một bài dân ca tươi vui, bỗng phải nghe một bài ca thiếu não tang thương của dân cái bang nhà nghè. Mai mốt lớn lên co em nào xung phong làm đạo quan vía hè, ngửa tay mà ca « Chúng tôi xin... chúng tôi xin... » thì đúng là kết quả của một buổi phát hình lộn xộn.

Lại càng đau đớn thiếu nhi hơn nữa là một ứng cử viên trong liên danh, ngồi trịnh diện trước máy hình cho cả nước coi, mà lại cứ phi phèo hút thuốc, lơ mơ thả khói lên trần nhà. Thật là một gương xấu cho con nít. Trẻ con nướt ta, dòng dõi Rồng Tiên đang tập tành hút thuốc lá Mỹ như điên, ca bài con cá O.K Salem với các bạn đồng minh hàng ngày, bây giờ lại thấy ông ứng cử viên phi phèo hút thuốc một cách vô cùng thỏa mãn.

Hổng mắt ! Lũ trẻ sẽ nghĩ rằng muôn mai sau làm ông lớn, phải tập hút thuốc ngay từ bây giờ.

Tôi nghiệp nhạc sĩ Hùng Lân. Định làm một show giáo dục lại bị xem vô một show thật là vô giáo dục, đầu độc con nít.

Đọc báo tranh cử

Trong tất cả các liên danh đã dơ cái mặt lein luoc trên báo chí, chưa có liên danh nào lại tự bôi tro trát trầu vào mặt mình một cách tận tình như liên danh Đại Chia Rẽ.

Vốn tên nó là Đại Đoàn Kết. Nhưng tự dưng đến kỳ tranh cử, nó lại tự đổi tên một cách thấu hại.

Đầu tiên nguyên do là tiền. Trong 10 ông Đại Đoàn Kết đắc cử vô thượng viện năm 1967, chỉ có 1 NS đáng gọi là làm việc đặc lực cho dân là ông Bùi Văn Giải. Ông Giải mải chạy đi chạy về Đà Nẵng và vung 1 đề xem xét dân tình, ông tố tên trưởng ty kia lạm quyền v.v... Ông Giải quên mất rằng các đồng chí và ban đồng viện của mình còn có một công tác cao cả nữa là chạy áp phe kiếm tiền. Thế là sau 3 năm làm nghị sĩ, một giáo sư nghèo vẫn hoàn toàn là 1 tay nghèo gỗ đầu trẻ, khi lập một liên danh mới để ứng cử, ông Giải đe dọa có đủ 300 ngàn đóng góp với các đồng chí, thế là các đồng chí cho ông de luon. Trong khi đó lại có các đồng chí mới như Hoàng Kim Lan sẵn sàng đóng góp « nhiều triệu bạc » !

Bấy giờ ông nghị Giải mới ngã ngửa ra rằng các đồng chí của ông, cái chí đó phải được diễn tả bằng con số và đồng bạc !

Cho nên sau khi bị « de » và gởi thư tố tình với cử tri rằng vì thiếu tiền nên không ra tranh cử được, ông Giải lại bị các đồng chí tố cho 1 quan nữa.

Và vụ này cũng là chuyện tiền !

Một đại đồng chí của ông Giải, trước mặt nhà báo, nói rằng ông Giải đòi trao tất cả số tiền vận động ở vùng 1 cho ông ! cái đó không được, vì tiền tinh nào phải trao cho tinh đó chứ ! Câu này có ngữ ý rằng Lực Lượng sơ ông Giải ăn chặn tiền của dân em chăng ? Tôi nghiệp, nếu có tài ăn tiền thì ông Giải đâu đến nỗi thiếu 300 xu đồng hụi ?

Thế là bèn có một màn thanh minh thanh nga. Ông Giải thanh minh rằng hồi 1967, lực lượng trao

(Xem tiếp trang 48)



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỘI XANH

PHẦN MÃI

— Tôi nghe đây, cái kế hoạch của anh ra sao, dĩ độc trị độc ?

— Dạ vâng dĩ độc trị độc, bây giờ mình dùng phương tiện báo chí để nâng cao uy tín minh.

— Báo chí đâu mà sẵn vậy chờ ?

— Xin Đại úy để em lo chuyện đó, nói thiệt với Đại úy, mấy thằng nhà báo em quen gần hết.

— Anh quen cái thằng chửi tôi không ?

— Thưa Đại úy kẹt là ở chỗ đó, em không quen cái thằng chửi Đại úy, nhưng rồi sẽ quen...

— Anh dốc, hôm trước tôi đưa tiền cho anh lên Sài gòn lo chuyện chạy chọt nhà báo mà anh có làm được việc gì đâu, nó vẫn chửi tôi ào ào...

— Thưa Đại úy hôm đó là bởi tại em không gặp được chả, nếu gặp được chả là xong rồi.

Đại úy quản trưởng mặt hầm hầm :

— Thôi bỏ qua chuyện đó đi, dù mẹ ở quận này bao nhiêu thằng ăn, mà rốt cục nó nhè minh tôi cho lanh đù, bây giờ anh lại nói dốc với tôi nữa.

Tất cả mọi người đều nhìn đồ dồn vào ông quản trưởng chi thông tin. Ông ta vẫn tự tin, ông ta rót một ly rượu khác mời Đại úy quản trưởng :

— Xin mời Đại úy, Đại úy cứ uống đi, và nghe

diệu kế của em, nếu lần này không thành công em không dám nhìn mặt Đại úy nữa, không thành công em dám thề độc một câu : Việt Cộng bắn tan xác em ra.

Đại úy quản trưởng uống một hộp rượu :

— Được anh nói đi, tôi cho anh biết, nếu việc không thành công anh nên xin đổi đi nơi khác, còn nếu thành công tôi sẽ đèn ơn anh. Các anh em ở đây làm chứng.

Bọn đàn em nhao nhao :

— Dạ chúng em sẵn sàng hết cả.

Ông trưởng chi thông tin lúc này trở nên quan trọng :

— Thưa Đại úy, thưa tất cả anh em có mặt ở đây hôm nay, chúng ta đều là anh em với nhau cả, không có người nào là người ngoài có mặt ở đây, tôi có thể yên trí nói kế hoạch của tôi. Thưa Đại úy, thưa anh em, thông tin là cái gì, thông tin là cái miệng cái lưỡi, trong bao nhiêu năm nay làm việc với Đại úy quản trưởng ở đây, tôi xin nói với anh em rằng tôi đã đợi ơn Đại úy quản trưởng nhiều mà chưa có dịp nào đèn ơn Đại úy. Bây giờ không may gặp hoạn nạn, bị báo chí chửi bời túm lum, tôi đã nhiều đêm nghĩ ngợi nát óc để tìm một giải pháp để đòn cho Đại úy, ngày

hôm nay khi được Đại úy cho biết kế hoạch tối nay của chúng ta, tôi có nghĩ được một kế thiệt hay, công việc này xin phép Đại úy cho tôi hành động một mình...

Đại úy quản trưởng nóng ruột :

— Có chuyện gì thì làm ơn nói đại đi, đọc diễn văn hoài chán thấy mẹ.

Ông trưởng chi thông tin cười :

— Thưa Đại úy quản trưởng em xin vào đây ngay bây giờ, đêm nay chúng ta nồ súng, chúng ta sẽ phải báo cho trên tinh biết rằng quận chúng ta bị Việt Cộng tấn công.

Ông trưởng chi thông tin nuốt nước miếng, tiếp tục :

— Như kế hoạch Đại úy quản trưởng đã trình bày trước anh em chiều nay là chúng ta phải tổ chức làm sao cho vụ dàn cảnh này phải trở nên như thật, việc đó chúng ta sẽ làm trong đêm nay, và chắc chắn phải thành công, điều thành công hơn nữa là chúng ta sắp đặt để đốt tới hai cái ấp ti nạn Cộng Sản, sau đó chúng ta có thể kêu gọi sự giúp đỡ, và mặc nhiên báo chí phải chú ý đến chúng ta.

Tất cả mọi người đều có vẻ chăm chú đến những lời nói của ông trưởng chi thông tin, ông ta tiếp :

— Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này, chúng ta cần phải lợi dụng nó một cách triệt để, chúng ta tận dụng phương tiện báo chí để mang lợi về cho chúng ta...

Một người trong bọn thắc mắc :

— Tôi xin hỏi báo chí đâu mà sẵn vậy, báo chí nào sẽ giúp đỡ chúng ta.

Ông trưởng chi thông tin quay lại phía Đại úy quản trưởng :

— Thưa Đại úy quản trưởng, Đại úy có sẵn sàng chỉ ra một chút đỉnh tiền đề làm vụ này không ?

Đại úy quản trưởng đã hiểu phần nào ý của ông trưởng chi thông tin :

— Về vấn đề tiền bạc thì không thành vấn đề nữa, bao nhiêu cũng được, nhưng tôi muốn hỏi chắc rằng việc làm đó có thành công hay không ?

— Thưa Đại úy quản trưởng chính tôi sẽ đứng lên lo liệu vụ đó, tin Việt Cộng tấn công lớn vào quận chúng ta sẽ đăng trên một tờ báo lớn.

— Thật như vậy sao ?

— Thưa hoàn toàn là sự thật vì tôi có thể lo cho được vụ đó, tôi có sẵn nhân lực, thưa tôi muốn nói rằng mình có nhà báo sẵn sàng làm việc ấy cho chúng ta.

— Chắc chắn.

— Một nhà báo, nhưng ai vậy, có phải là một người có uy tín hay không ?

— Chắc chắn là một ký giả nổi tiếng, anh ta đã nhận lời làm việc đó, chiều nay tôi có liên lạc với anh ta, hiện giờ anh ta đang nằm trên tinh, ngay sáng ngày mai anh ta có thể viết tin về tòa báo, một tin thật là quan trọng, một bài tường thuật về cuộc tấn công đêm nay....

Tất cả mọi người đều ô lèn một tiếng, không ai có thể ngờ được lời tuyên bố kinh khủng của ông trưởng chi thông tin. Ông trưởng chi y tế vỗ đùi đến bét một cái :

— Hay, thật là diệu kẽ, tôi hiểu ý ông anh rồi. Nhưng tôi hỏi thật ông anh điều này, ông anh làm cách nào mà liên lạc được với ông nhà báo đó ?

— Ngày hôm qua tôi có lèn tinh chơi, và tôi có gặp người bạn làm báo quen đó, anh ta đang đi lang thang ở miền này làm phóng sự, anh ta cũng tính yết quản minh tìm hủ thực về một tờ báo đang nói đến quản minh. Tôi có nói chuyện với anh ta về vụ quản minh bị tố túm lum, và anh ta đề nghị thẳng với tôi rằng nếu cần gõ bí vụ này anh ta có thể lo được cho...

Đại úy quản trưởng vội vã hỏi :

— Như vậy là sao, nhờ tháng cha nhà báo đó tới năn nỉ cha nhà báo đang tố mình ngưng loạt phóng sự điều tra đó lại phải không ?

— Đó là chuyện bần cùng bắt đắc dĩ thì mình mới phải làm đến phương pháp đó, tôi đang nghĩ nát óc thì chiều nay Đại úy quản trưởng cho chúng ta biết về kế hoạch đêm nay, tôi vội đi đò máy ngay lèn tinh gặp lại anh nhà báo kia, anh ta cho biết vậy thì hay quá, anh ta sẽ làm một bài tường thuật thật là sôi nổi về vụ này, nhân dịp này thì anh ta đề cao Đại úy quản trưởng minh, như vậy là đã hóa giải tất cả những bài phóng sự về Đại úy quản trưởng minh đăng một tuần lễ nay trên tờ báo gì đó.

Đại úy quản trưởng khoái trá :

— Vậy thì được lắm, nếu cần phải đền ơn ân nhân của tôi tôi sẵn sàng...

— Thưa Đại úy quản trưởng tôi cũng nói ngay với Đại úy quản trưởng rằng anh ta đòi một số tiền hơi lớn cho bài tường thuật tường tượng này.

Đại úy quản trưởng hất hàm hỏi :

— Bao nhiêu ?

— Một triệu.

Mọi người ô lèn, Đại úy quản trưởng cau mặt :

— Làm quái gì mà lầm tiền thế ?

Ông trưởng chi thông tin gãi đầu :

— Thưa Đại úy quản trưởng tôi đã cố sức nắn nót vậy mà...

— Sao ?

— Anh ta nói rằng đây là một cái áp phe lớn vì ngoài anh ta ra không một ai dám làm, Đại úy cũng không nên tiếc một triệu bạc làm gì mà hỏng hết việc, uy tín Đại úy là trọng, anh ta cũng nói anh ta đã nắm thật nhiều tài liệu về Đại úy, nếu Đại úy từ chối thì...

Đại úy quản trưởng bỗng cau mặt đậm tay, xuồng bành, làm mọi người giật nảy mình :

— Nay tôi hỏi thật anh điều này, có phải anh đã cho thằng nhà báo đó biết kế hoạch của tôi rồi không ?

(CÒN NỮA)



Hồi ký của 1 người biết quá nhiều

của PHẠM VĂN BÌNH
tự VĂN BÌNH

(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 46)

LTS.— Như Đời đã loan trong số trước, Đời hân hạnh giới thiệu dưới đây thiên hồi ký của anh Phạm Văn Bình tức kí giả Văn Bình, Cựu Thủ Hiến Bắc Việt, Cựu Tổng Trưởng Thành Niên, nguyên một trong những Ngự Lâm Pháo Thủ của nhóm Phong Hóa Ngày Nay, nguyên bí thư của Bảo Đại, đặc trách liên lạc với Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Thần v.v... nguyên quán quân quần vợt, nguyên Giám đốc nhà hàng Table de Mandarins tại Paris, người đã tham dự trực tiếp vào những biến cố lớn nhỏ của lịch sử mới lưu vong từ Pháp trở về quê hương.

Dấn bước giang hồ

Tuy cuộc tiếp xúc với Đại tướng Marshall diễn tiến trong một bầu không khí thân mật đầy thiện cảm, tuy sự giao thiệp với chính phủ Trung Khách hết sức thành thực và cởi mở, ngoài ra Trung Hoa Quốc Dân Đảng cũng sẵn sang giúp đỡ về tài chính và thề lực, Cựu Hoàng cương quyết không tán thành ý kiến lập một chính phủ lưu vong dựa vào sự ủng hộ của Tưởng Giới Thạch và của Đại Tướng Marshall, như một số chính khách Trung Hoa và Đại Hàn đến khuyên nhủ Cựu Hoàng tại Victory House.

Lúc đó phái đoàn Nghiêm Kế Tô, Nguyễn Công Truyền, Hồ Phú Hương đã lên đường về nước, sau khi được Tưởng Giới Thạch hứa hẹn triệt thoái dàn dàn quân đội Lục Hán ra khỏi nội địa VN. Ở lại Trung Khách, còn Cựu Hoàng, Đinh Xuân Quảng, Bùi Tường Chiểu, Lưu Đức Trung và Văn Bình.

Trước khi về Hà Nội, Nghiêm Kế Tô, trưởng phái đoàn nhận được một bức điện tín của Hồ Chí Minh yêu cầu Cựu Hoàng ở lại Trung Hoa thêm một thời gian kể đó, chính Cựu Hoàng cũng nhận được một bức tâm thư viết tay của Hồ

Chi Minh và một số tiền do tướng Tiêu Văn, liên lạc viên của chính phủ Trung Hoa chuyển giao. Trong thư, Hồ Chí Minh nói lúc này hội nghị Việt Pháp ở Đà Lạt đang gặp nhiều trở ngại vì yêu sách quá đáng của Pháp. Có lẽ phải cần một hội nghị thứ hai ngay trên đất Pháp, tại Fontainebleau, và chính Hồ Chí Minh phải đích thân sang Pháp chỉ huy cuộc điều đình. Theo ý Hồ Chí Minh, sự hiện diện của Tối cao Cố vấn ở Trung Hoa rất có ích cho sự tiến trình công cuộc điều đình ở hội nghị Fontainebleau.

Hồ Chí Minh nhờ tướng Tiêu Văn chuyển giao cho Cố vấn một số tiền để làm kinh phí lưu lại Trung Khách và yêu cầu Cố vấn và bí thư của Cố vấn nhanh lại Trung Hoa cho đến khi hội nghị Fontainebleau kết liễu.

Nhận được điện tín, thư, tiền nong của Hồ Chí Minh gửi tới Trung Khách, Cựu Hoàng họp chúng tôi lại để thảo luận kế hoạch.

Khai hội, Cựu Hoàng nói:

« Lúc này nghe chứng Pháp được đàng chân lẩn đàng đầu. Sau khi Cựu Hồ, Võ Nguyên Giáp ký hiệp định sơ bộ với Sainteny, bằng lòng cho quân đội Lecierc đồ bộ lên

Hải Phòng, Pháp đang làm áp lực quân sự đòi hỏi nhiều điều kiện phạm đến chủ quyền Việt Nam. Ví dụ Pháp đòi giữ Nam phần Việt Nam biệt lập thành Nam Kỳ quốc, có chính phủ riêng, quốc hội riêng, quân đội riêng, còn Cựu Hồ Chí được kiểm soát hai miền Bắc, Trung thời. Như vậy còn đâu là độc lập, là thống nhất. Cựu Hồ muôn lùn tôi ở lại Trung Hoa để một mình Cựu sang Pháp điều đình với Pháp cho thong thả, dễ dàng. Sự có mặt tôi ở cạnh Cựu trong cuộc điều đình, lỡ ra Pháp quay ra điều đình với tôi thì hỏng bét. Vì lý do ấy, Cựu Hồ gửi tiền qua tướng Tiêu Văn để bà con chúng mình có đủ xài, « ngồi chơi soi nước » bên Trung Hoa. Các ông tính sao ? »

Chúng tôi nhận thấy sự suy luận của Cựu Hoàng vững chắc và đi sát với thực tế. Nhận cơ hội này chúng tôi hỏi luôn :

« Ít lâu nay, có một số chính khách Trung Hoa và Đại Hàn bàn với Cựu Hoàng nên lập một chính phủ lưu vong, dựa vào thế lực Tưởng Giới Thạch và Đại tướng Marshall, giống như chính phủ Kim Cửu Lý thừa Văn của Đại Hàn trong thời đệ nhị thế chiến,

« Không biết Cựu Hoàng trả lời họ ra sao ? »

Cựu Hoàng mỉm cười nói :

« Kè ra xét trên lịch sử thế giới, không thiếu gì chính phủ Kim Cửu Lý thừa Văn của Đại Hàn trong thời Nhật thuộc, còn chính phủ De Gaulle trong thời Pháp bị Quân đội Đức Quốc Xã chiếm đóng, còn chính phủ quốc gia Ba Lan chống cộng ở nước Anh và rất nhiều chính phủ « ma » khác.

« Những người cầm đầu chính phủ lưu vong đó, nói cho đúng, một số có tâm hồn yêu nước, chống ngoại xâm như Kim Cửu Lý thừa Văn hay De Gaulle chẳng hạn. Nhưng có một số vì tham vọng, vì danh lợi cõng rắn về cắn gà nhà, để lại tiếng xấu muôn thuở. Riêng phần tôi, sự thành lập 1 chính phủ lưu vong chống đối Hồ Chí Minh ở hải ngoại có nhiều vấn đề không ổn. Hồ Chí Minh và tôi, tuy chính kiến dị đồng, nhưng đều có dòng máu VN trong huyết quản.

« Tôi tự ý thoái vị, từ bỏ ngai vàng, nhường chỗ cho Hồ Chí Minh mở đầu một chế độ dân chủ. Sự thoái vị chỉ có ý nghĩa khi tôi đạt quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của quốc gia và của ngai vàng.

« Khi tôi còn là vua, biểu ngữ của tôi là :

« Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. »

« Ngày nay nếu tôi dựa vào thế lực ngoại bang lập một chính phủ chống cộng, át không còn chính nghĩa nữa. Tôi đã hết sức né tránh không chịu nhận sự giúp đỡ của quân đội Nhật để ngăn ngừa một cuộc đổ máu giữa đồng bào, không có lý do gì tôi lại nhờ thế lực quân đội Tưởng Giới Thạch hay quân đội Mỹ để tranh dành quyền vị với Cựu Hồ.

« Hành động như vậy, chả hóa ra vô ý thức, tiền hậu bất nhất và hồ đồ làm sao ? »

Riêng phần tôi, mỗi lần bàn bạc, tâm sự, đã quá hiểu ý định của Cựu Hoàng. Tuy nhiên, tôi cố ý hỏi thêm một câu để Cựu Hoàng có dịp phô bày dứt khoát tư tưởng của mình :

« Bà đãhnh Cựu Hoàng không bao giờ chịu lập một chính phủ lưu

vong, dù bị đồn vào bước đường cùng trên bước giang hồ, nhưng một ngày kia nếu trường hợp này xảy ra : dân chúng VN không sống nổi dưới chế độ hà khắc tàn độc của Việt Minh, các đảng phái quốc gia, các giáo hội đứng lên yêu cầu Cựu Hoàng trở lại chính quyền để hóa giải những sự tranh chấp, xáo trộn, cựu dân, cựu nước, liệu Cựu Hoàng có thể khuất từ trách nhiệm trước lịch sử, trước quê hương, trước dân tộc và trước lương tâm minh không ? »

Cựu Hoàng chớp mắt, nhìn ra xa, tỏ vẻ trầm ngâm, cảm động :

« Tôi không ngờ ông bị thư thần mật nhất với tôi vừa dồn tôi vào một thế cờ bí. »

« Thú thực nếu trường hợp các ông vừa nêu ra thành sự thật, tôi rất khó nghĩ. »



« Trong những năm thơ ấu, du học ở Pháp, tôi đã tiêm nhiễm cá tính dân chủ căn bản của người Pháp, để tự do hạnh phúc lên trên hết. Khi về làm vua, bó buộc trong bốn bức thành, tôi dần dần chán chường những cảnh giam hãm của lầu son gác tía. Tôi hướng về một cuộc đời thoải mái, hồn nhiên, cởi mở, giữa thiên nhiên. Vì vậy tôi ra sống ở Đà Lạt hơn ở Thủ đô Huế. »

« Tôi vừa từ giã danh lợi sống ngoài khung gian, ngoài vòng kiềm tỏa, nếu tình thế đất nước bắt buộc tôi trở lại chính quyền thì thực là một điều « đại bất hạnh » cho tôi. Một bên là nghĩa vụ đối với quê hương đồng bào, một bên là hạnh phúc tự do của cuộc đời hồ hải phiêu lưu. Biết chọn bên nào cho hợp với hoàn cảnh và ý nguyện của mình ? »

Chúng tôi nghe Cựu Hoàng nói một hơi, dốc bầu tâm sự, ai nấy cũng thấy ngao ngán trong lòng.

Thực ra, cái bí mật « Bảo Đại chán làm chính trị » không phải là một huyền thoại.

Trong mấy chục năm lăn lộn trên

chinh trường, từ Đông sang Tây, tôi có dịp gần gũi, va chạm cả trăm, cả ngàn chính khách đủ các nước, đủ các cõi.

Tôi nhận thấy một điều : hầu hết những kẻ bước chân qua ngưỡng cửa « uy quyền », đều say sưa luyến tiếc, không thể một sớm một chiều trút bỏ nỗi mong tranh bá đỗ vương.

Ngoại trừ Bảo Đại.

Hãy nói ngay trường hợp Hồ Chí Minh. Hồi 1954 khi Hồ Chí Minh mới về nước nắm chính quyền, họ Hồ đã từng long trọng tuyên bố :

« Một ngày kia, nước VN yêu dấu của chúng ta được hoàn toàn độc lập, thống nhất, tôi sẽ lui về sơn dã câu cá di dưỡng tuổi già ».

Tuy Cụ Hồ miệng thường nói mong mỏi hòa bình đoàn kết mà khi lâm chung còn di ngôn bất dàn chúng phải trường kỳ tranh đấu đến khi toàn thắng và xâm chiếm Nam. Xét ra khi xuống tuyển đài Hồ Chí Minh còn ôm giấc mộng tham vọng uy quyền cho cá nhân mình và cho đảng CS. Không phải chỉ niệm Phật mà trong lòng bỗng được tham, sân, si.

Hồi tôi còn sống lưu vong ở Pháp, trong 12 năm De Gaulle tại vị ở điện Elysée, tôi bị cái nạn ngày nào cũng phải nghe ông tướng hai sao này tuyên bố : « Vì quyền lợi của dân Pháp, vì tương lai nước Pháp, tôi phải hi sinh trở lại làm Tổng Thống nước Pháp. Không có tôi, nước Pháp sẽ sụp đổ. Tôi đi khỏi điện Elysée, nước Pháp sẽ sống một cuộc đời phiêu lưu, vô định. »

Rõ thực lầm cảm, cái ông già được người ta suy tôn là anh hùng Dân tộc vì đã có công chạy tuốt sang Anh Quốc kháng chiến, tự nhiên sinh ra kiêu căng khoác lác !

Nhiều lúc cău với ông già lầm cảm, tôi chỉ còn một cách tắt Ti vi và ra-di-ô để khỏi phải nghe ông tồi nói dọc đi những đường lả lướt, trái tai, nghịch mắt.

Thực vậy, 50 triệu dân Pháp có ai mượn ông hy sinh ngồi lỳ trong điện Elysée làm Tổng Thống 12 năm và thỉnh thoảng họp một ngàn ký giả ngoại quốc chửi vung tát tán.

Ông đã đưa vào quân đội Pháp làm một cuộc đảo chính từ Alger do tướng Salem cầm đầu. Trở lại chính quyền, ông bỏ tù bốn viên tướng 5 sao đã đưa ông lên ngôi cứu ngã. Ông cũng cố địa vị ông bằng cách lấy tiền của chánh phủ ra lập đảng, huấn luyện cán bộ, bồi dưỡng các viên chức cao cấp thuộc phe phái của mình. Mỗi khi có sự đối lập ở Quốc Hội, ông thẳng tay giải tán vi chính đảng viên của ông đã viết ra hiến pháp. Mỗi lần có cuộc bầu cử, ông lại thêm một số dân biểu gô-lit vào quốc hội, đến nỗi phe đối lập không còn nhúc nhích vào đâu. Đài phát thanh, đài vô tuyến truyền hình của nhà nước được coi là của sở hữu của tướng De Gaulle. Nhân viên thông tin nào không bợ đỡ chính quyền đều bị sa thải.

Miệng Tổng Thống De Gaulle hô

hào dân chủ, nhưng chính sách De Gaulle là chính sách độc tôn, độc quyền và độc tài. Trong trường hợp và giai đoạn này, tôi là một người ngoại quốc sống lưu vong ở Paris mà cũng thấy túi hồ cho 50 triệu dân Pháp.

Tuy nhiên ở đời, cái gì cũng có lúc hết. Kê cả uy quyền lừng lẫy, cung kính của người anh hùng dân tộc De Gaulle.

Lần trung cầu dân ý sau chót, ông Tổng Thống già của điện Elysée vẫn trưởng thành đắc thắng. Dù đâu dân Pháp chán ghét sự hống hách của De Gaulle, cho luôn ông già về vườn lần thứ hai.

Một giấc mộng tranh bá đế vương vừa chấm dứt.

Tôi nhắc lại lịch sử tham quyền cố vị của hai đại ma đầu thế giới là Hồ Chí Minh và De Gaulle. Hai ông tài trí, thao lược, mưu mô, sảo quyệt có thừa. Nhưng hai ông cũng không tránh nổi bệnh say sưa uy quyền danh lợi như bất cứ một ai !

Có nhiều bạn thân, thường hỏi tôi :

« Anh gần gũi Bảo Đại hàng mấy chục năm, anh thấy Bảo Đại là một người không màng danh lợi, hay là một người biếng nhác, không tra làm chánh trị ? »

Tôi thẳng thắn trả lời :

« Cả hai đều đúng. Bảo Đại là một ông vua thoái vị. Vào trường hợp một ông vua khác, người ta có thể suy luận Bảo Đại thoái vị là vì thời thế xui nèn, không thể làm khác được. Nhưng có ở gần Bảo Đại, có từng sống trong tâm sự, trong thân mật của Bảo Đại, mới thấy rõ Bảo Đại thoái vị là do chí nguyện thành thực của mình.

Bảo Đại thực ra đã bất mãn từ khi lên ngôi vua.

Bất mãn vì sinh không hợp thời và ngời không đúng chỗ. Bất mãn không phải vì không có thực quyền.

Vào địa vị một người để danh lợi lên trên hết nguyên vẹng, làm vua bù nhìn cũng vẫn là làm vua, và vẫn có uy quyền của một ông vua bù nhìn.

Ở đây, Bảo Đại bất mãn, khó chịu, vì phải sống một đời vương giả bó buộc, mất tự do, mất cởi mở, mất hồn nhiên.

Bảo Đại bức bối vì tai thường phải nghe những lời xiêm nịnh

của đám cản thần, óc thường phải bận bịu đối phó với một cuộc đời giả dối.

Làm vua, làm chánh trị, làm ngoại giao, tức là đi sâu vào những cạm bẫy, hiểm hóc, xấu xa, lừa lọc, gian lận, là xáo trộn cả tâm tư lẫn lương tri.

Bảo Đại cho đó là một cái khổ, không phải một cái sướng.

Bảo Đại thoái vị, tức là thoát ly ra ngoài vòng danh lợi và coi như đã tìm thấy một giải pháp để tự cứu tâm hồn mình.

Ngày nay, ngồi viết hồi ký về quãng đời tiểu ngoại giang hồ trên đất Trung Hoa của một vị Hoàng Đế bất đắc dĩ, tôi cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng, sảng khoái.

Mặc dầu nhiều lúc, tung tiền, Cựu Hoàng và tôi phải ăn một tô mi để sống qua cuộc đời lưu vong và chờ một ngày mai tươi sáng, chúng tôi vẫn bình thản, an phận, không than phiền, không oán trách.

Cụ Hồ sau khi đi dự hội nghị Fontainebleau trở về nước, thất bại đau đớn, bắt buộc phải ký một thỏa ước ngay trong phòng ngủ

của Bộ trưởng thuộc địa Pháp Marius Moulet, câu kinh, buồn bực, cúp luôn cả viên trợ của Cố Văn Vĩnh Thụy và bí thư Văn Bình đang sống lưu vong ở Trung Quốc.

Dĩ nhiên, Cựu Hoàng và tôi đang tạm sống một cuộc đời tự túc, không lấy gì làm dư dật, trên đất Trung Hoa.

Mấy tuần sau, một bạn thân của Cựu Hoàng trước kia cùng học với Cựu Hoàng ở bên Pháp mời chúng tôi về tạm trú tại nhà anh ta ở Côn Minh, Anh bạn Trung Hoa này là con một đại phú gia, tính tình rất hào sảng và cởi mở tự nhiên.

Nhất là bà mẹ anh ta, (cha anh mất sớm), một quả phụ hiền từ gương mẫu, hiếu khách coi chúng tôi thân mật như con của bà.

Có lúc Cựu Hoàng bị đau bà cho mời danh sư chẩn mạch, tự tay sắc thuốc đưa cho Cựu Hoàng uống, ăn cần săn sóc, thực là cảm động.

Trong cảnh tha hương giang hồ lưu lạc, gặp được người bạn trung thành, một gia đình ấm cúng, một bà mẹ hiền dịu, âu cũng là một sự an ủi, sưởi ấm tám long những kẻ xa nhà vắng nước.

(CÒN TIẾP)

duôn. Đồng bào rất sợ nói tiếng Việt. Các cơ sở Pháp cũng lục tục ra đi vì họ cho rằng Kampuchia đã theo Mỹ ! Đó là những nét ghi nhận vội vàng trong thời gian ngắn ngủi ở thủ đô nước người.

ĐỒNG BÀO

đời

• LŨ HỒ •

TỪ TÂY DU TỚI TÂY ĐÔ

Phi cơ trực thăng cất cánh từ Tân Sơn Nhất đúng 9 giờ sáng. Bay rề rề theo quốc lộ lên biên giới. Nhìn từ cao, ruộng đồng gấp mù mửa, nồi lèn bền như những cuốn tập bọc giấy xanh nằm la liệt trên màn nước bạc. Củ chi, Gò dẫu hạ, Tây ninh coi có vẻ phồn thịnh hơn xưa. Độ nửa giờ sau, mỏi mắt tìm lẩn biển giới giữa khoảng bao la. Trực thăng bay rất thấp. À ! đây là Cam-bốt, với con đường dài thẳng tắp không có một đồn, bốt kiểm soát nào, với những ngôi nhà có chân lợp tôn ánh bạc chiếu ngược dưới ánh mặt trời. Phần nhiều đất đều trồng bắp và mía. Nhà cửa xơ xác, dân chúng thưa thớt. Chỉ có các ngôi chùa là tương đối lớn mà thôi !

Phi trường quân sự Nam vang lõm bõm có 4 chiếc trực thăng, 4 chiếc Mig 16 và 2 phi cơ vận tải. Phi đạo chỉ dài bằng một nửa phi trường Ban mê thuột. Bùn đất đỏ lấp giây.

Thành phố Nam vang tuy bé nhưng rất sạch và rất tây. Rất nhiều xe hơi và rất hiếm xe gắn máy. Nhà cửa toàn của tây đè lại. Di ở đây làm nhớ phố Gambetta Hà nội, Jules-Ferry ở Huế vô cùng. Một thành phố hòa bình nhờ cây cổ xinh tươi. Ngôi nhà to nhất là Trường Đại học Văn khoa, Trung tâm kỹ thuật liên huu Khô-me — Nga sô. Hoang cung vẫn âm thầm và chỉ có một ông cảnh sát đứng co ro ở cửa. Nam vang là hình ảnh đáng yêu của một Hà nội, Sài gòn, Huế trước 1945. Di ở thủ đô nước người mà nhớ thành phố cũ của mình da diết !

Chiến tranh đã đưa nước mình tới một sự phát triển trái ngược. Mọi thành phố đều lớn lên trong cái vỏ lai căng tột độ. Tâm trí không bị lôi cuốn bởi vẻ xa lạ ở quê người mà lui về đĩ vắng trầm lặng. Những anh lính Kampuchia, mặc dù thứ áo, đội dù thứ mũ, đi đủ thứ giầy trông uể oải lợ thường.

Thành phố rất ít người. Hàng hóa chẳng còn gì từ ngày hải cảng Xi-a-núc-vin đóng cửa. Một thước Terylene 680 đồng riel tức khoảng 3200 đồng bạc Việt Nam. Một tó hủ tiểu 4 riel. Một tờ nhật báo 4 riel (Một đồng riel ăn 4 đồng rưỡi VN). Anh em làm việc ở tòa Đại sứ, lúng túng và đôi vỗ cùng ! Cái điều tôi buồn nhất là ngay trước cột cờ phủ Thủ tướng, một bức tranh to bằng bức tường về hình dân Kampuchia dâm lén đầu và dâm xuồng một bọn V.N ăn mặc theo lối « Lính thú thời xưa » !!! Hầu hết, đồng bào Việt vẫn còn sợ hãi nạn cáp chờ mãi sao ?

Với một giờ trực thăng, chúng tôi được thả xuống sân vận động Cần thơ giữa trận mưa phùn lắt phắt. Cần thơ bây giờ dơ bẩn vô cùng. Nhà cửa mốc meo, đường sá đầy hổ. Quang cảnh thật khác với 10 năm trước. Thành phố dù có ngoi lên nhưng vẻ phong quang cũ đã mất hẳn. Trong cuộc mạn đàm tay đôi khá lâu với tướng Ngô Dzu, được biết tình hình an ninh của vùng 4 thật tốt đẹp. Chúng tôi ngủ ở Hôtel Quốc tế đúng vào đêm Việt Cộng kỷ niệm ngày cách mạng thành công 19-8. Không có một phát súng, một vụ pháo kích nào. Giã từ Cần thơ, trực thăng theo quốc lộ trở về Saigon. Quốc lộ bây giờ đẹp. Nhà đồng bào ở nóm nợp liên tiếp suốt dọc theo đường cái. Nếu cứ ở trên cao nhìn xuống, đố ai biết đám người lúc nhúc dưới kia đang bị đầy đọa bởi nỗi đau khổ gì !

Quả nhiên, cái nhìn từ cao phóng xuống bao giờ cũng lạc quan vô căn cứ. Những cuộc lướt qua trên không trung chỉ đem tới cho người ngồi cao những cảm tình phơi phới ! Bây giờ thì tôi hiểu tại sao các nhà lãnh đạo luôn luôn có thái độ lạc quan. Nếu chỉ ngồi trực thăng bay theo chiều quốc lộ. Nếu chỉ đọc báo cáo của kè dưới dâng lên. Chắc chắn, sự phê phán thế nào cũng phiến diện. Một ông Trung tá đã từng làm Tỉnh trưởng than thở rằng, nghề làm Tỉnh trưởng khiển cho người quân nhân mất hết khí tiết thanh cao của chiến sĩ. Muốn làm Tỉnh trưởng trước hết phải giữ chặt lấy ghế của mình. Muốn được thế thì phải mềm dẻo với cấp trên, phải mị dân, phải tham nhũng ! Không tham nhũng thì lấy gì cung phụng. Không mị dân, dân nỗi loạn thì sao ? Ông đề nghị nhà báo đòi hỏi dùm nhà nước nên trả chức vụ Tỉnh trưởng về cho cấp hành chánh dân sự. Có như thế người chiến sĩ mới bảo tồn được khí phách mĩ nam được ba quân. Có nỗi được quân thì đánh đắm mới có hiệu quả hơn nữa.

Vùng 4 chiến thuật kẽ như đã yên ổn. Vẫn đê bình định tiến nhanh. Cái kẹt duy nhất của bắt cứ ông Thủ tướng vùng nào cũng chỉ là vấn đề mâu thuẫn giữa tay dân và tay súng. Việc lẩn lộ giữa văn võ cần phải đặt lại.

Cũng như Kampuchia, về quân sự ta đã thăng nhưng các loại bích chương vẽ dân Miên dâm đầu người Việt cứ dán nhanh khắp phố phường, không khéo lại là lá bài Cộng sản nhờ tay dân Cam-bốt đuổi hết bọn người Việt nam ngoại quốc ra khỏi nước Khô-me ! Nhà nước kêu gào đấu tranh chính trị từ lâu rồi. Phải chăng ai nấy đều đang thi đua thầm lặng để đọc câu : «...trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ phải đấu tranh chính trị với Cộng sản...». Có lẽ, ngày sắp tới ấy đã tới từ lâu rồi. Cứ chờ mãi sao ?

THUỐC SÂU RĂNG GIA TRUYỀN VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Ng.Quang ở Bắc VN)

Có bán nhiều nơi ở Hải Ngoại. Của người giòng họ cũng được kinh nghiệp gia truyền, phát triển tại các Quốc gia cư trú Hải Ngoại.

Nội tiếng tại Nội quốc 1965 (K.S. 1387)

— Dược liệu hoàn toàn sản vật thượng hạng Xứ Sở. Dồi dào khí lực, (nguyên khí vũ trụ tạo hóa), khí thiêng sống núi sơn hà Việt Nam. Sản vật xứ sở phục vụ xứ sở (VN).

— «Bí Pháp» riêng đặc biệt — từng kinh nghiệm của giòng họ Nguyễn Quang gia truyền tại Bắc VN.

— Dung dịch khoa học — ÂM DƯƠNG LÝ — đồng phương linh động, giữa vũ trụ và nhân sinh của Yếu Giả truyền VN (Vũ trụ, nhân sinh : gia đình tò quoc, nhân loại) Linh diệu phi thường...

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh đau răng. Bồ thê sinh lực răng. Giả chưa rụng răng. (Coi toa rõ)

Thuốc hay giá rẻ. «Phụng sự tò quoc, xây dựng kiến thiết quốc gia, phục vụ dân tộc, phục hưng kinh tế» tại quốc nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát. Quęo (cua) Hậu Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu Phú Lãm Cholon. Thuốc Cao 50\$.
Nước 35\$ sấp lên...

BƯỚM VƯỢT NGỤC

(Tiếp theo Đời/số 46)

Bản dịch của PHAN HUY CHIỀM

Cuộc đời tự do ở Georgetown

Trong buổi chiều hôm ấy sau khi đưa chúng tôi đi chích đủ các thứ thuốc, họ dẫn chúng tôi tới đồn Cảnh sát Đô thành, một đồn Cảnh sát rộng lớn có hàng trăm Cảnh sát viên ra vào tấp nập. Viên Cảnh sát trưởng, nhân vật trách nhiệm tối cao về an ninh trong hải cảng Georgetown, tiếp chúng tôi ngay trong văn phòng của ông. Các sĩ quan Anh-lê tuy lùng ăn vận quân phục rất chỉnh tề đều đứng xung quanh ông. Ông dơ tay mời chúng tôi ngồi và bắt đầu đàm đạo bằng tiếng Pháp rất đúng văn pháp :

— Anh khởi hành từ đâu tới chỗ bị chiến hạm bắt gặp?

- Từ trại giam tù nhân ở Guyanne thuộc Pháp.
- Anh bị kết án bao nhiêu năm, vì tội gì?
- Từ chung thân vì tội cố sát.
- Còn hai người Tàu kia?
- Cũng như tôi.
- Nghề nghiệp của các anh?
- Tôi là thợ điện, còn 2 người kia làm bếp.
- Các anh theo De Gaulle hay Pétain.

— Chúng tôi không biết gì về những chuyện ấy cả. Chúng tôi chỉ là mấy tù nhân đương tìm cách sống lại cuộc đời tự do lương thiện.

— Vậy giờ tôi còn phải tạm giữ các anh trong một căn xà-lim mờ cửa suốt đêm ngày. Sau khi phổi kiêm xong những lời khai của các anh, tôi sẽ để cho các anh được hoàn toàn tự do. Nếu các anh nói thật thì không còn phải sợ gì cả. Các anh nên biết bây giờ là thời chiến tranh nên chúng tôi bắt buộc phải thận trọng hơn lúc thái bình.

Chẳng bao lâu 8 ngày đã qua, chúng tôi được tự do hoàn toàn với mỗi người một thẻ căn cước có hình ảnh cần thận. Đò 9 giờ sáng tôi và 2 bạn Tàu an vận chính tề ra phố ngao du.

Đây là một đô thị có độ 250.000 dân cư, nhà phố đều xây cất theo kiểu Anh-lê, từng dưới băng xi-

măng tùng trên băng gỗ. Đường phố chật ních người đi lại gồm đủ các sắc tộc: trắng, đen hung hăng, và ngăm ngầm vàng như bọn chúng tôi. Đa số khách bộ hành là bọn cу ly và lính thủy Anh, Mỹ. Nỗi sung sướng chan chia ra ngoài mặt 3 tháng chúng tôi đến mức có nhiều người đứng lại nhìn ngắm chúng tôi với những nụ cười ưu ái.

Cuic Cuic hỏi :

— Thế chúng mình định đi đâu đây?

— Tao muốn đi tìm địa chỉ của hai người Pháp ở khu Penitence Rivers. Một viên cảnh sát đèn đỏ qua loa số nhà cho tao đây. Và bảo đây là khu toàn dân Anh Độ ở.

Ra đường chúng tôi gặp một viên Cảnh sát mặc quân phục trắng rất nghiêm chỉnh. Tôi hỏi thăm đường để đến địa chỉ hai người bạn Pháp ở. Ông này liền đưa chúng tôi lên một toa tàu điện và dẫn dò người tài xế. Khi tàu ra khỏi tĩnh được 20 phút thì anh tài xế đỗ xe và bảo chúng tôi xuống. Gặp một chàng thanh niên chúng tôi hỏi thăm nhà 2 người Pháp, anh này nhanh nhảu đưa chúng tôi tới một căn nhà lụp xụp. Tôi cửa tôi thấy ngay ba người từ trong nhà chạy ra dơ tay chào đón chúng tôi :

— Ông kia, mày ở đây à? Bướm!

Một ông già tóc trắng như tuyết nói :

— Thật là bất ngờ! Đây là nhà tôi đây anh vào đi hai người Tàu kia cũng là bạn anh phải không?

— Vâng!

— Vậy xin mời các anh vào trong nhà cá đi. Ông già này tên là Guittot Auguste, quê quán ở Marseilles (Pháp). Chín năm về trước ông ta cũng bị giải với tôi cùng một chuyến trên tàu La Martinique hồi năm 1933. Ông ta cũng tìm cách vượt ngục một lần nhưng không thành công rồi sau ông ta được mẫn tú và ở lại đây từ 3 năm nay. Còn 2 người kia một là Petit Louis quê ở xứ Arles, và người thứ hai tên là Julot quê ở Toulon. Họ

đều mẫn tú cả, nhưng vẫn phải bắt buộc lưu trú trên đảo Guyanne thuộc Pháp trong thời gian tương đương với những năm án tù. (Vào khoảng từ 10 đến 15 năm nữa).

Căn nhà này có 4 phòng, gồm 2 buồng ngủ, 1 buồng vừa làm bếp và chỗ ăn cơm và 1 buồng là chỗ làm việc. Họ làm nghề chế tạo dép cao xu và chổi quét.

Chúng tôi được đón tiếp rất ân cần do một ông chủ nhà đã trải nhiều đau khổ nên tâm hồn trở nên cao quý. Ông Guittot chân thành đón tiếp chúng tôi và mau le thu xếp riêng một phòng cho 3 chúng tôi ở, chỉ còn vấn đề con heo của thằng Cuic Cuic là hơi phiền. Nhưng Cuic cam đoan chắc là con heo này sẽ không làm đor bần nhà cửa vì mỗi khi nó cần đi đại, tiêu tiền nó đều tự nó ra ngoài xa.

Ông Guittot là thành bão : Được rồi, bây giờ anh hãy cứ cho nó nằm với anh. Rồi xem sao.

Hôm nay chúng tôi hãy tạm xếp 3 chỗ ngủ bằng tấm chăn cũ kiêu nhà bình trai xuống mặt đất.

Trước khi đi ngủ cả 6 người chúng tôi đều ngồi xóm ở trước cửa hút thuốc lá và nghe tôi kể chuyện phiêu lưu trong 9 năm qua. Các người trong nhà kể cho tôi hay là ở tỉnh Georgetown có tất cả độ 30 người tù mẫn hạn vừa tù vượt ngục. Tôi nào họ cũng họp nhau uống rượu trong một quán rượu ở giữa tĩnh. Tất cả họ đều có công ăn việc làm để kiếm ăn và cư xử rất nghiêm chỉnh. Trong khi chúng tôi đang tán chuyện thì có một anh Tàu đi qua. Thằng Cuic gọi lại rồi nó và anh cút tay cùng đứng dậy ra đì bách bộ với hắn. Cả con heo cũng đi theo. Đò 2 giờ sau thằng Cuic trở về dắt theo một cái xe chở đồ và 1 con lừa.

Trên xe có 3 bộ giường ngủ bằng sắt có đùn nệm và gói cùng với 3 chiếc valy. Cuic giao cho tôi một chiếc valy trong ấy có đủ các thứ áo quần, hai đôi giày và cả ca vát nữa v.v...

— Cuic mày lấy ở đâu ra những thứ này?

— Các bạn đồng hương của tao gửi cho chúng mình đây! Sáng mai chúng mình đi thăm họ, mày bằng lòng chứ?

— Cái đó đã hẳn rồi.

Chúng tôi ai cũng yên trí là khuân đồ xuống xong thì thằng Cuic sẽ đánh xe đi trả họ chứ. Nhưng không, nó tháo xe ra rồi buộc con lừa vào trong sành.

Bướm hỏi :

— Sao vậy?

Cuic trả lời :

— Các bạn đồng hương cho chúng mình cái xe và con lừa này để có cái mà làm việc kiếm ăn. Sáng mai họ sẽ tới chỉ dẫn cho tao biết cách làm ăn.

— Bọn người Đông Dương họ giải quyết các việc mưu le thật!

Ngày đầu tiên cuộc đời tự do của chúng tôi thật là èm đẹp. Chiều tối 6 người chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn một bữa thật no nê. Ăn xong chúng tôi cùng chia việc kẻ rửa bát đĩa, người thì quét dọn nhà cửa.

Bữa cơm cộng đồng này biểu dương cho mỗi tinh thần kết dâm ấm của một tiểu xã hội. Chúng tôi rất được khích lệ cho những sự giúp đỡ nhận được trong những bước đầu trêu đường tự do.

Thằng Cuic, thằng cụt tay và tôi đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Giờ đây chúng tôi đã có một mái nhà che mưa nắng, một giường ngủ và các bạn hữu tốt tuy nghèo nhưng sẵn sàng có long cao quý nâng đỡ chúng tôi. Chúng tôi còn muốn gì hơn nữa.

Ông già Guittot hỏi :

— Bướm ơi tối hôm nay làm gì đây? Anh có muốn tới một nhà hàng ở gitra tĩnh để gặp đồng đù tất cả bọn tù vượt ngục không?

— Đêm nay tôi muốn nghỉ ở nhà. Vì vậy anh cứ tự nhiên đi họp với bọn họ đi.

— Tôi phải đi vì đã trót hẹn với một người bạn ở đây.

— Vậy cứ để tôi ở nhà với 2 người bạn tôi.

Ông già cũng đi với thằng Petit Louis, còn thằng Julot cũng ở nhà làm nốt mấy đôi dép. Ba chúng tôi rồi cũng ra phố đi loanh quanh. Tôi gặp toàn là người Áo Độ, ít dân da đen và gần như không có người da trắng nào. Trong cả khu chỉ có một vài hàng cao lầu Tàu. Đường phố tối tăm nhưng các hàng ăn đều chật ních những khách ăn và chỗ nào cũng có âm nhạc Áo Độ.

Đột nhiên một anh da đen mầu xi-dat mặc đồ trang đeo cà vạt chặn tôi lại hỏi :

— Thưa ông, ông là người Pháp phải không?

— Vâng, đúng thế.

— Nếu đúng vậy tôi thật sung sướng được ông là một bạn đồng hương với tôi. Mỗi ông uống với tôi một ly rượu cho vui.

— Vâng xin vui lòng, nhưng tôi còn 2 người bạn cùng đi đây nữa.

— Được không sao. Họ nói được tiếng Pháp chứ?

— Có chứ.

Cả bốn chúng tôi cùng ngồi vào một bàn kè ở vỉa hè của một tiệm rượu. Đó là một anh chàng quán đảo Martinique thuộc Pháp. Anh ta nói tiếng Pháp lưu loát hơn chúng tôi. Anh ta tai bão chúng tôi : « phải cầu thận đối với bọn dân da đen Anh-lê, vì họ xảo trá lắm, họ không trung tín như người Pháp chúng mình đâu ».

Nghé vậy tôi phải cố nín cười vì thấy một anh chàng da đen ngổng giống Toubouctou mà lúi xung một cách rất thật thà : « Chúng mình là người Pháp ». Nhưng sau tôi cảm thấy mình bối rối từ ngiro với tôi, vì tôi thấy ông ta tự nhận cái quốc tịch Pháp với tất cả nhiệt tâm và lòng tin tưởng. Vậy ông ta quả là người Pháp chính cổng họng tôi, và rất có thể hy sinh tính mạng cho nước Pháp. Cái tôi thi nhất định là không.

Đến hôm ấy mãi tối khuya chúng tôi mới về nhà để ngủ. Sáng hôm sau dậy tôi ngạc nhiên không thấy lừa, xe, heo, thằng Cuic, và thằng cụt tay đâu cả. Tôi không hiểu họ biến đi đâu mất.

Ông già Guittot hỏi thăm tôi ngủ có ngon giấc không? Rồi mời tôi uống cà phê và ăn bánh mì bơ.

Tôi vừa ăn vừa nhìn Petit Louis và Julot làm việc chế tạo những đôi giày dép.

Suốt ngày hôm ấy tôi ra phố đi lang thang khắp khu dân cư Georgetown. Dân chúng ở đây người nào cũng lễ độ, nên tôi rất có cảm tình với họ.

Suy nghĩ kỹ tôi thấy ở đây khó kiếm ăn quá. Ngày như bạn ông Guittion, Julot và Petit Louis làm việc khó nhọc như thế mà mỗi người cũng chỉ kiếm được 5 đô la một ngày. Còn về phần tôi, sau 9 năm bị tù dày từ 1934 đến 1942, bây giờ tôi mới học sống trong tự do. Làm sao tôi tìm được một lỗ hổng để đứng trong cuộc đời tự do này.

Về nghề nghiệp thì tôi chưa từng làm lụng việc gì bằng chân tay sức lực cả. Tôi chỉ gọi là tôi biết về nghề nghiệp thợ điện thi.

Dù sao tôi cũng nhất quyết theo một tôn chỉ là sống trong sạch theo con đường đạo lý của riêng tôi.

Khi tôi trở về tới nhà thì đã 4 giờ chiều rồi. Ông già Guittion vội bảo tôi :

Mấy người bạn An-na-mít của anh ngồi ở ngoài sân kia kia. Họ giỏi quá. Mỗi một ngày hôm nay mà họ đã kiếm được 10 đô la rồi đó. Họ chia cho tôi 20 đô la nhưng tôi nhất định không nhận.

Cuic Cuic thấy tôi vui mừng nói :

Sáng ngày từ 3 giờ sáng chúng tao đánh xe lửa về vùng quê mua rau, trứng, thịt, cá tươi đủ thứ rồi mang về phố bán lại cho tại lính thủy Mỹ. Chúng mua hết và trả tiền đàng hoàng. Tiền đây này may giữ lấy. May là xếp thì phải giữ két chứ.

Tôi từ chối nhưng nó không nghe.

Tất cả chúng tôi đều sung sướng về sự thành công trong ngày đầu của cuộc đời tự do.

Sau ba tháng sống lần hồi ở Georgetown, bắt đầu từ hôm nay bạn chúng tôi dọn sang ở một nửa ngôi nhà của một gia đình bạn Ấn Độ. Nhà chúng tôi có 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 bếp và một cái sân rộng để xe và lửa. Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mái trong căn nhà riêng của chúng tôi, một sản vật mà tập thể chúng tôi đã tạo thành nên sau 3 tháng làm việc khó nhọc.

Thằng Cuic luôn luôn triều mến con heo đèn của nó hơn hết, rồi đến tôi. Mỗi khi buôn bán phát tài nó không bao giờ quên mua cho tôi một áo sơ mi hoặc một chiếc cà vạt hay một cái quần mới. Nó không uống rượu cũng không ghiền thuốc lá, nhưng nó chỉ có tội xấu là hể có tiền trong túi thì tức khắc ra sông bắc đánh bài với bọn Tàu.

Bạn Cuic và thằng cựt tay súng nào cũng dậy thật sớm đánh xe đi mua các thứ hàng về, còn tôi thì giữ việc bán hàng cho lữ lính Mỹ.

Cứ độ 9 giờ sáng khi mọi người đều xong việc về cả nhà. Cuic và Văn Huế ăn qua loa rồi lăn ra ngủ. Còn tôi thì xếp nép quét dọn trong nhà. Mỗi ngày với hai đồ la tôi mướn hai chị em con chủ nhà Ấn Độ sang quét dọn giúp tôi.

Bây giờ là thời gian tôi được hoàn toàn hưởng thụ không khí tự do và không phải lo nghĩ gì cho tương lai nữa.

HẾT

Nếu các bạn chưa từng có dịp đi tới thành phố Huế, chưa từng có dịp trông thấy tận mắt, đặt chân tận nơi, các bạn sẽ vẫn có thể nghe nói tôi, đọc người ta viết, nghe người ta kể và tưởng tượng về thành phố đó, một thành phố có nhiều du khách hơn là số người đã tới đó, chưa nhiều dân số hơn là những người đã ở đó. Tôi là một du khách chưa bao giờ tới Huế, một người dân chưa bao giờ sống ở Huế. Tôi có nên viết một ít dòng về cái thành phố đó, nơi có những cô gái đã được kết tinh thành một hình ảnh tượng trưng, nơi có những lăng lâm đã được gói lại trong hào quang và sương mù của lịch sử, và gần đây, đó cũng là nơi làm sôi nổi lòng người Việt Nam lẫn lộn những hào hứng của lửa cách mạng, những đam mê lẫn hận thù, và kẽ cả đau thương tang tóc trong một thời kỳ gọi là Tết Mậu Thân.

Khoi sự là một câu hát của Phạm Duy, nhạc sĩ này khi ca ngợi đất nước, đã ca rằng : « Tôi yêu những sông trường : biết ái tình ở dòng sông Hương, sông eo đây là nhờ Cửu Long, máu sông Hồng đổ vì nhớ mong ». Ông nhạc sĩ của tôi ơi, ông đã gieo vào tuổi niên thiếu của tôi một huyền thoại u ẩn, nó ăn sâu kin trong cõi tiềm thức mịt mù lúc nào tôi không hay. Biết ái tình ở dòng sông Hương. Con sông mang tên của mùi thơm, từ đó đã trở nên dòng sông Ngân Hà của bầu trời tuổi trẻ. Vậy chờ nếu tôi không tới đó, không nằm bền bỉ trên mặt nước trong vắt của nó, không nghe những tiếng hò ảo não và chan hòa tình từ đó, nếu tôi không nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp ló sau những cành trúc la đà trên bờ sông Hương, nếu vậy thì tôi sẽ không được biết ái tình và tuổi trẻ của tôi sẽ trở nên vô nghĩa sao ? Ở trong cái tuổi của huyền thoại và đam mê, Huế đã là tượng trưng cho tôi, của những tình yêu dịu dàng như một dòng sông êm lượn qua thành phố nhỏ.

Lại còn Nguyễn Tuân nữa. Có phải chính hắn ta viết rằng : « Không có một thứ gió nào da tinh như gió sông Hương, khi có một người con gái Huế đi qua trên cầu Trường Tiền ». Hình ảnh đó đã trở thành biểu tượng, hình ảnh của cô gái nghiêng vanh nón, khép tà áo cúi đầu bước đi qua một nhịp cầu lộng gió. Gió da tinh quấn quít lấy chân nàng, quấn quít lấy vạt áo, ve vuốt trên thân thể nàng. Cũng như khi nói đến xứ Tây Ban Nha, ta phải nghĩ ngay đến một người vũ nữ, cong đôi cánh tay da tinh trên mờ tóc vừa hất cao, và nhịp chân da tinh đang đ potrà lên trên nhịp điệu của một khúc Flamenco. Cũng như khi nói đến Nhật Bản là chúng ta vẽ ngay hình ảnh chiếc dù giấy, cái quạt giắt trong giây lutton thắt quanh eo người con gái mặc áo kimono bước những bước chân chim nhỏ nhở.

Gần đây, tôi có coi một cuốn phim thời sự, lấy Huế làm bối cảnh, và mục đích là nói về phong trào Nhân dân tự vệ. Người thu hình, hay là người sản xuất cuốn phim cũng không thoát khỏi cái ước lệ đó. Cũng nói về Huế trong khói lửa, cũng nói về Huế trong sự phục hồi, nhưng người ta vẫn phải thêu cho bằng được, chiếu cho bằng được hình ảnh của một nhịp cầu Trường Tiền mới cất lại, với các cột nứ sinh nghiêng vanh nón bài thơ, khép nép đi qua một buổi mai đầy gió lộng.



MỘT THÀNH PHỐ ĐỂ NHỚ

• HẢI VĂN

tinh, tuyệt thực, những cuộc bạo động và những vụ chiếm đài phát thanh, mang bàn thờ xuống đường, đã cho người ta một hình ảnh khác về người dân thành phố đó. Hình như Huế vẫn chưa quên, chưa chịu quên vai trò kinh đô của mình, dù Hà Nội đã chiếm vai trò từ cách mạng 1945 và Saigon chia sẻ vai trò đó từ 1954. Hơn hai mươi năm chưa đủ để cho thành phố đã từng làm kinh đô từ bỏ vai trò của một thủ đô, vai trò làm trung tâm những sinh hoạt chính trị, văn hóa, vai trò làm nồi hơi nước nóng để thúc đẩy chiếc đầu máy lịch sử, vai trò làm trái tim, để truyền máu đi khắp châu Á. Cái tính chất thủ đô vẫn nằm trong tiềm thức của người dân xứ Huế và họ vẫn muốn, mà không nhận ra chặng, đóng đúng cái vai trò đầy lịch sử tiến tới.

Pha trộn vào đó là cái máu đam mê và hào hứng của những người miền Trung đã khai phá xứ Chàm. Người ta không thể nào dẫn thân vào những cuộc xuống đường, những cuộc tranh đấu liên miên như vậy trong bao nhiêu năm, nếu trong huyết quản người ta không đầy ắp những máu đam mê, nhiệt tín. Đó là cá tính bốc lửa, không phải của một cá nhân, mà của cả một vùng đất nước.

Cuối cùng, Huế lại được nói đến với những tang tóc khổ đau của một địa ngục trần gian. Lịch sử đã làm cho Guernica trở thành một biểu tượng của chiến tranh, nơi mà máy bay của Đức Quốc Xã đã thả bom như mưa xuống thường dân vô tội. Lịch sử Việt Nam có lẽ phải làm cho Huế trở thành một biểu tượng khác. Cái thành phố đó đã gánh chịu những khổ đau lớn nhất các thành phố ở VN. Những đòn dài tan hoang vì bom đạn, những xác người chôn tập thể bên dòng suối, những cuộc chôn sống, lịch sử sẽ phải kết tinh chiến tranh vào các hình ảnh đó, một ngày nào.

Vậy cái thành phố mà tôi chưa đặt chân tới, mà tôi nghe nói đến quá nhiều, thành phố Huế là một nơi để nhớ tới một thành phố trong trí tưởng tượng hầu như không có thật. Nếu một ngày nào tôi tới đó, tôi sẽ thấy khán đài chặng ? Tôi không tin như vậy.

Trong những năm 63, 64 trờ về sau, những vụ biếu

HÀ NỘI thành phố xa xôi...

THIỆN CĂN

(tiếp theo Dời số 46)



Ngàn năm dấu cũ soi kim cương
Cảnh đỡ, người đây luống đoạn trường
Bà Huyện THANH QUAN

Cái hay hay nứa là ở khu phố
hang Chiếu gần ở Quan Trường
mùa mọc sông Hồng dâng cao,
đang đêm nước tràn vào nhà trời
cả guốc dép, nồi chậu, chai lọ đi
lên nỗi người phải litchi kịch dậy
thì don hết thứ nứa đến thứ kia.

Đầu năm con Rắn, cầu Thê Húc
vào đền Ngọc Sơn gãy mất mấy nhịp. Về sau có người cho đó là
diễn báo cảnh chia đời đất nước.

Tiếp đến là chuyện ô Thị trưởng
Thùm hoảng Tin bưng chí cho
lệnh búa lợn bắt rùa nò Hoàn Kiếm
kéo lên bờ để dân chúng xem. Việc
bắt rùa lên chơi của ông Thị trưởng
họ Thùm theo tôi cũng chẳng khác
việc quan kinh lược Bắc Kỳ Nguyễn
hữu Độ pha chua Bao Thiên. Chùa
cây sảy năm 1057 đời Lý thành
Tông, nổi tiếng lớn nhất kinh thành
và toàn quốc. Cuối năm 1883 quan
kinh lược đã thề theo lời yêu cầu
của công sứ Hà nội là Bonnal cho
phá để lấy đất dâng cỗ đạo Pugnale
để xây nhà thờ lớn, ở chỗ tiếp giáp
giữa phố Lý Quốc Sư và phố Nhà
Chung.

Những người di cư đợt sau còn
được chứng kiến cuộc duyệt binh
của bộ đội miền Bắc khi vào tiếp
quân Hà nội ngày 10-10-54. Các
đồng chí quen dùng danh từ « giải
phóng thủ đô » cho hách. Các đồng
chí khi đi duyệt binh không dám
chặn ác è một hai như ta, mà
vác súng chạy ào ào như gió bão.
Quân phục thi đính đầy cát bụi.
Có thể nó mới ra cái về phong
sương chăng? Tuy vậy nếu lân la

Ngày 11-9-1954 ngôi chùa Một Cột

xây từ đời Lý thái Tông (1049) bị
bom đã man gài mìn phá hủy chỉ
còn lại cái cột đá và mấy cái xà gỗ.
Bạn đã man là ai? Một ông tây
tác giả cuốn Le mal jaune nói là
chính Việt Cộng ngầm nhúng tay
vào vụ này rồi lại đồ thừa cho
Pháp là chơi xấu phá hoại trước
khi rút lui cốt nung sôi căm thù
của quân chúng. Còn về phía VC
thì lại trút hết tội cho Pháp và
chính quyền tay sai. Vì thế nên
sau khi tiếp quản thủ đô,
nhà nước miền Bắc đã cho
lại nguyên vẹn như trước và
đến tháng 4-1955 thì hoàn thành
(để che dấu đã tâm?). Biết bén
nào phải, sự hay sái?

Những người di cư đợt sau còn
được chứng kiến cuộc duyệt binh
của bộ đội miền Bắc khi vào tiếp
quân Hà nội ngày 10-10-54. Các
đồng chí quen dùng danh từ « giải
phóng thủ đô » cho hách. Các đồng
chí khi đi duyệt binh không dám
chặn ác è một hai như ta, mà
vác súng chạy ào ào như gió bão.
Quân phục thi đính đầy cát bụi.
Có thể nó mới ra cái về phong
sương chăng? Tuy vậy nếu lân la

Hà Nội xa xôi...

Khi lịnh kháng chiến toàn quốc
ban ra, một số người ở lại để lo

chuyện chiến đấu chống Pháp còn
phản động dàn chúng thu vé, băng
bế, đặt diu nhau đi tản cư khắp nơi.
Nhiều nhà cửa phải phá hủy, rập
đúng kinh nghiệm vườn không nhà
trống của Mạc tư Khoa. Về sau
này chính là một trong những ám
mưu bẩn cùng hóa nhân dân.

Cái đau xót nhất của những
người trai sinh trưởng ở Hà nội là
tự tay mình phải phá xập căn nhà
ấm cúng mà gia đình mình đã
nương náu bao năm qua. Cũng có
gã thấy tim nhói buốt, đầu nán, u
sầu như bầu trời mùa đông rét ngọt
khi trở lại Hà nội nhìn ngôi nhà
người yêu đứng lở lói, im lìm trong
cảnh mù mịt của khói lửa chiến
tranh. Cái căn phòng trước kia
người yêu vẫn sống nay sao điều
tan, tiêu lương đến thế:

Những thành phố trại
Đến đây làm chi?
Ta đã biết
Đô thành ta phá hết
Lâu rồi.
Còn tìm chi nữa giữa thây vôi
Hoang tàn đồ nát
Ta đi trên đường đá rat
Đông lạnh ghê người
Chiếc lá vèo rơi...
Xuống cỏ.
Tường xiêu, ngói lở
Mái gãy, sườn den
Mảnh buồng son kính vỡ, rệu lên
Ô cửa mít tròn ngơ ngác.

Đọc bài thơ trên tôi nhớ đến
bài thơ của Vương Duy Đời Đường.
Vương Duy tả cái tâm sự của một
người xa quê hương lâu ngày, nay
bỗng gặp được người quen xưa ở
quê tôi, muốn hỏi thăm người đó
về chuyện nàng con gái hồi xưa vẫn
ngồi bên song cửa có rèm thêu, phía
trước có trồng cây mai, muốn hỏi
rằng bây giờ nàng chồng con ra
sao nhưng lại ngại nêu chi hỏi
mình, xa xôi, bóng gió:

Quân tự cổ hương lai
Üng tri cổ hương sự
Lai nhật ý song tiền
Hàn mai trước hoa vị?

Dịch: nôm :

Ở quê anh mới tới đây
Chuyện quê anh biết đổi thay thế
nào?

Khi đi, trước cửa buồng thêu
Cây mai mùa lạnh nở nhiều hoa
chưa?

Tôi cho rằng cái nhân vật trong
thơ Vương Duy mang trong 1 mối
buồn chèn mảng, nhạt nhạt, nhớ
quê vì vè không được, nhưng nhớ
là nhớ vội thôi, còn cái buồn của
chàng trai trẻ trả về thấy nhà người
yêu bị tàn phá còn chủ của nó
không biết lúc này sống chết hay
trôi dạt phương nào, chính cái buồn
ấy mới nỗi, mới thấm, mới bi thiết.

Và chính cái đau là ở chỗ mình
đang đặt chân trên đất quê, mắt
đang nhìn thấy nhà mà trong đầu
đã thấy hiện rõ cái mắt quê, mắt
nhà. Cái đau ấy mới chín, mới ngọt lịm, mới nặng chửi, mới mèn mòng.

Và có những chàng trai khác vì
lý tưởng hiến thân cho tổ quốc
muôn đời, tuy phải đi chiến đấu
nơi xa nhưng lòng vẫn khao khát
nhớ quê hương Hà nội và tự ước
hẹn một ngày nào đó được trở về:



Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa
Cả đô thành nghỉ ngũ cháy sau

Những chàng trai chưa tràng nợ
anh hùng,
Hồn phết phoi lên màu cờ đỏ thắm.
Rách lá rơi đòi giày vạn dặm,
Bụi trường chinh phai bạc áo hào

Mái đầu xanh thè mãi đến khi già
Phơi nắng gió và hoa ngàn cỏ đại
Nghe tiếng hẹn của những người

Hà nội :
« Trở về! Trở về! chiếm lại quê
hương ».

A ha! Nhà xiêu, mái xập,
Xác oan cừu ngập lối chân đi
Gạch ngói xưa mùng đón gót
lưu ly

Bước cẩm giận xéo quân thù lớp
lớp.
CHÍNH HỮU

Ngay cả những người dân thường
cũng mang nặng tâm tư :

Giữa thời lệch nước nghiêng nhà
Thân ta trôi nỗi biết là bao nỗi

Tới khi theo ngọn sóng dời
Đặt vè dây họp cùng người bốn
phương

VIỆT SĨ

Cái mối cảm hoài này chẳng
khác cái tâm sự của một người bị
« đi trich » ngẩng mặt nhìn lên trăng
sáng biết trăng lúc này dõi soi tội
ca quê hương minh, nên đâu lại
gục nặng vì tranh niêm nhớ cố
hương:

Ngưỡng đầu vọng minh nguy
Đê đầu qui cố hương.

LÝ BẠCH

Dân Hà nội khi ra đi, bất cứ vì
lý do gì, tản cư, chiến đấu, công
tác, di cư... đều thấy nhớ quê khắc
khoải, mà mỗi người lại có một cảm
nghĩ, một sắc thái riêng biệt.

Nguyễn Tuân khi cùng với đoàn
đại biểu miền Bắc di họp Đại hội
hoà bình thế giới vào năm 1957 ở
Helsinki bên Phần Lan cũng đã nhớ
đến mảnh phở Hà nội và nhớ đó đã
viết được 1 túy bút thật đặc sắc.
Vũ Bằng khi di cư vào Nam cũng
viết cuốn Miếng ngon Hà nội để tố
niềm lưu luyến những món ăn của
cố đô. Cho chỉ mấy anh chàng
cán binh VC xâm nhập miền Nam
cũng có lúc thấy lòng rạo rực nhớ
Hà nội, trái tim của tổ quốc :

Nhớ năm nào năm hành nghe đài Hà
Nội
Ga Hàng Cỏ mở thêm đường thang
lợi

Bến Hồng Gai tàu tấp nập đi về
Mát động đêm dài lòng vẫn say mê.

TRƯỜNG THẮNG

(Tiếng hát miền Nam, tập III,
nhà xuất bản Văn Học, Hà nội, 1965)

Và Giang Nam qua bài Gửi miền
Bắc trong tập thơ Quê hương (cùng
năm và cùng nhà xuất bản trên)
cũng đã ghi lại cái tâm trạng nỗi nè :

Mười năm rồi đường chiến đấu ta
đi,
Từng phết từng giây nhớ thương
miền Bắc...

Chưa thấy Hồng Gai tàu ảo than
tập nập
Chưa về Nghệ An thăm lăng nhỏ :

Kim liên

Hà nội ơi, máu về tụ giữa tim
Tóc Bác có bạc nhiều những đêm
không ngủ?

Những sự thật chua xót

Có ai hiểu được hiện nay tình thế đã xô đẩy Hà nội tới đâu không? Sự thực ra sao?

Hà nội chỉ còn mang cái tên chứ đã mất hết những tính nết nhí nhảnh, tươi tắn, dễ mến độ nào rồi.

Mất tất cả. Mất trọn vẹn. Hà nội bây giờ hốc hác, già nua và hay gắt gỏng. Hiện nay không bao giờ người Hà nội còn được hưởng cái thú ăn phở như xưa. Trong thiên túy bút về phở, Nguyễn Tuân đã có đoạn nói gần như tiên tri: « Trong số những thắc mắc của một số ông Hà nội tri thức dở, người ta có nhac đến một ông lo sau này ta tiến lên kinh tế hoàn toàn xã hội chủ nghĩa, kinh tế phân tán không còn nữa, thì hết mất phở dân tộc và rời sẽ phải ăn phở đóng hộp, mỗi lúc ăn bỏ cái hộp phở ấy vào nồi nước sôi trước khi đuc ra ăn, và như thế thì nó chưng hết bánh lèn...» Hà nội đã chấm dứt phở bát và cũng chẳng có phở hộp để mà

ăn. Những món quà sáng cũng mất mặt luôn. Những món bánh cuốn, bánh đúc, cối vòng, rươi xào, bún chả, tiết canh cháo lòng, chả cá đã biệt tăm từ lâu.

Con người Hà nội bây giờ không biết có còn gọi được là người nữa hay không hay chỉ là những cái máy?



Và không biết có phải là người Hà nội nữa không đây — họ không còn là người thanh lịch, hào hoa nữa mà là con người bẩn khoán lỏng tung bừa ăn một. Và đồng loạt trong mọi cái, ăn, mặc, ngủ, học tập. Bước lầm 1 bước, nói lạc một câu rất dễ bị đẩy sang hổ phản động, phản cách mạng.

Phương tiện di chuyển của dân chúng thủ đô là xe đạp. Xe đạp Phương hoàng do Trung Cộng xuất cảng. Xe đạp Thống nhất kiểu 600, 650 do nhà máy xe đạp Thống nhất xây dựng từ năm 1960 tại số

10 phố Trường Thi với 3 huân chương lao động hạng 3 sản xuất. Nếu có được loại Peugeot, Sterling ở Pháp gửi về thi nhất. Mỗi cái xe loại sau có thể nuôi sống 1 gia đình 5 miệng ăn trong 2 năm. Hoặc có thể tậu được một căn nhà khang trang. Nói ra như có vẻ khó tin lắm. Nhưng đó là sự thực. Còn chuyện gửi về thật là vấn đề gay. Thuế đánh nặng ơi là nặng. Nếu gửi phải gửi 2 cái, 1 cái để nguyên kèm theo là 1 cái tháo rời như đồ phụ tùng. Người nhận sẽ lo chạy bán 1 cái để đóng thuế, còn 1 cái để dùng.

Dân chúng Hà nội đều đi bộ hoặc đi xe đạp. Trừ một số ít xe hơi loại Volga do Nga sô ché tạo để cho các cấp lớn trong chính quyền sử dụng về công vụ. Loại xe này cỡ trung bình trông giống loại Plymouth cỡ cách đây chừng 10 năm. Thành phố Hà nội sạch sẽ là vì thế. Tuy đã hết cảnh bom đạn nhưng các hố cá nhân, các hầm phòng không vẫn chưa được lấp đi, sợ máy bay giặc Mỹ sẽ điện khùng quay lại nữa.

Khâu phản tiêu chuẩn cho

mỗi người mỗi tháng được 12 kí thóc tươi, ăn phải độn thêm 40% hoa màu (ngô, khoai, sắn...). Vài mỗi năm mỗi người được 4 mét. Có chuyện kể rằng vào 1 mùa đông nọ có 2 vợ chồng phải đắp chung một chiếc mền hẹp, chồng phàn nàn là trời rét như thế này mà nhà nước cứ bắt 3 khoan thì khoan thế nào nỗi (3 khoan là trai gái khoan yêu đương, nếu đã yêu đương thì khoan kết hôn, còn kết hôn rồi thì khoan tình chuyện sinh đẻ).

Công tác thi khởi nói... khẩu hiệu đề ra hàng núi. Như « làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ » có thể mới « đạt đúng chỉ tiêu cách mạng » mới xứng đáng là hậu phương lớn « tất cả cho tiền tuyến lớn ». Rồi những phong trào 3 đảm đang, 3 sẵn sàng, 3 khoan, 3 chống, 4 vừa lòng đề ra cho phụ nữ và đồng sỹ 3 giỏi, 4 tốt, 3 quyết tâm, 4 như cho thach niên.., và nhiều nữa cho mọi giới làm ai cũng thấy muốn bứt hơi luồn. Tuy vậy mà thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện những cảnh đĩ điếm, cao bồi du đãng, tham ô lăng phi, hách dịch quan liêu. Có dịp chúng tôi sẽ đề cập chi tiết về những hiện tượng này.

Những sách có định dấp đến Hà nội do miền Bắc xuất bản đã làm cho tôi thấm mệt và chán mửa hết sức. Xem những cuốn như « Hà nội, 10 năm giải phóng », « Lược sử tên phố H.N », « Hùng khí Th. Long » « Người Hà nội » (4 tập)... thật sự người đọc phải cảm thấy ngay rằng Hà nội đã mất mát nhiều khi vị đặc sắc của nó lâm rồi, nếu chưa muốn nói là đã mất hết. Kể ngay mấy cuốn Người Hà nội đọc cái tựa như vậy tưởng là có nhiều khám phá độc đáo về Hà nội trên phương diện văn chương, nào ngờ chỉ thấy tả những đoạn đời của Thượng tướng Văn Tiến Dũng bị tù ở Sơn La, trốn thoát ở Hà nội và về Hà Đông khoác áo cà sa để gây cơ sở mới (1942) như thế nào và trước kia khi ông là thợ dệt ở Hà nội đã hoạt động công khai ra sao. Hoặc chuyện khác một đồng chí thuật lại cảnh mình bị Pháp bắt tra tấn cực hình rồi đã tìm được một cách trốn thoát hoặc khi chui qua ống cống để đốt phá các phi cơ ở phi trường Bạch Mai...

vẫn vây và vẫn yên...

Thơ nói về Hà nội bây giờ cũng như nước ốc. Hết chè phở này bắn lại đến đ kích các phần viên bùn điện để máy các phòng điện thoại công cộng hư không chịu sửa, lại còn cho quang thúng gánh gồng xếp la liệt bừa bãi ở trong nứa. Ngoài ra lại còn có những chủ đề, như « Quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược », « kẻ thù kia, bay phải đến tội ác »...

Tóm lại, toàn một thứ thơ trào phúng rẻ tiền hay gây căm thù.

Nhật báo thì tờ Hà nội mới tối

này ra đã được gần 800 số nhưng quanh quẩn cũng chỉ thấy đề cập tới vấn đề sản xuất, lao động. Xin cứ đọc qua mấy tí lớn thì đủ rõ: Các xi nghiệp bông Hà nội, bột Hoàng Mai, đúc Mai lâm hoàn thành trước thời hạn kế hoạch 6 tháng, đầu năm. Ngành thủ công nghiệp khu phố Hoàn Kiếm sản xuất 32 mặt hàng mới, mặt hàng cải tiến, 34 hợp tác xã hoàn thành vượt mức kế hoạch 8 tháng đầu năm. Khảo

trình thu hoạch lúa chiêm và tích cự làm mì: Huyện Từ Liêm gặt xong lúa đồng — xuân ước tính đạt năng suất lúa xuân 3,2 tấn một hécta. Toàn huyện phấn đấu làm xong nghĩa vụ lương thực trước ngày 30-6... Những bài xã luận cũng đi song hành theo một cốt như vậy: Cấy hết diện tích vụ mì. Quản lý và tổ chức tốt lao động nông nghiệp để thu hoạch nhanh gọn vụ chiêm. Hiểu rõ và làm đúng chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực và phân

phối lương thực. Tăng cường quản lý công tác khoa học và kỹ thuật...

Thật đọc sách báo vẫn thấy miền Bắc chỗ nào cũng thấy như treo toàn những khẩu hiệu. Hết « dũng cảm tiến lên » « quyết tâm thi đua vượt mức » lại đến « cầm thù sâu sắc, quyết biến cầm thù thành vật chất to lớn để giáng lên đầu bọn giặc những đòn sấm sét ». Hoặc là những thứ kết án, chụp mũ: « Đó là một quan niệm tư sản khá nguy hiểm mà chúng ta cần nghiêm khắc phê phán », « Đây là 1 thứ triết lý mang nặng tính chất duy tâm chủ quan, khá nguy hiểm ».

Linh hồn Hà nội đã chết, còn cái xác đã biến đổi ra sao và có gì mới? Cái quảng trường Ba Đình mở lớn hơn, đẹp hơn. Con đường Thanh niên (tức con đường Cố Ngur) rộng rãi, khang trang hơn. Nhưng biết bao nhiêu thanh niên, phụ nữ sinh viên, học sinh trời rét cầm cǎm đã phải bỏ học để lo hoàn thành công tác.

Cộng thêm 1 cái « nghĩa địa máy bay giặc ». Cộng thêm viện bảo tàng cách mạng nơi các nhà văn nhà báo lên tuồi như Salisbury, Bernard Fall đã có lần được phép tới thăm, tuy thán phục nhưng đều phải kinh ngạc vì đâu đâu cũng như vường vất có không khí, có dấu hiệu của căm thù.

Dùng khối sức người to lớn của dân chúng để làm thi xé núi lấp sông làm gì mà chẳng được. Tần Thủy

Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành,

các vua Ai Cập dựng đền đài, Kim Tự Tháp, các vị vương triều Nguyễn xây lăng tẩm cung điện đều do sức dân mà ra cả. Đúng như Hoàng trung Thông nhà thơ miền Bắc đã từng nói :

Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cõm.

Nhưng những con người bị bóc lột sức lao động kia, và hậu thế sẽ suy nghĩ, phê phán ra sao? Câu hỏi đã ngầm sẵn câu trả lời rồi vậy.

Một cảm nghĩ

Có mấy người bạn mỗi lần nhắc chuyện nhớ quê, nhớ Hà nội lại thấy bùi ngùi như tâm trạng buồn bã của những người Do Thái mất nước. Mất quê thì nhớ quê, xa những người thân yêu thì nhớ và mong được trở về, được gặp lại. Như vậy là đúng, tôi cứ để họ chìm đắm trong sự nhớ nhung, khắc khoải ấy mà không muốn nói cho họ biết những sự thực rất đau lòng. Không gặp mà mong gặp, cái trạng thái tâm linh như vậy còn có chỗ dễ chịu, chứ được gặp mà lại không muốn nhận nhau nữa và coi nhau như thù địch chỉ vì khác chính kiến, lập trường, như thế còn khô sở chua xót nào bằng. Tư tưởng đã đóng khung, ngôn ngữ cũng đã đặt thành công thức, còn mong gì nói đến chuyện thông cảm nữa. Nhưng chúng ta cứ sống và hy vọng. Biết đâu đấy.

THIỆN CẨM

THƠ MÁY XE HƠI

Tòng Động Viên

Thanh thiếu niên!! Trước khi nhập ngũ. Hãy theo học lớp cơ khí cấp tốc để được trọng dụng trong quân đội, không thất nghiệp khi giải ngũ. Khóa Suzuki, Honda, Bridgest, Yamaha trọn khóa 15 ngày 350.00đ. Các loại xe máy hơi và máy nổ trọn khóa 1 tháng tháo ráp và lý thuyết học nhiều giờ, 1 ngày rút ngắn thời gian cho kịp nhập ngũ. Màn khóa cấp chứng chỉ. Ăn ở 4000đ 1 tháng học lực tuồi tác nào cũng theo học được. Hướng dẫn theo chương trình kỹ thuật. Ghi tên xem chương trình Đại Nam 239 và 241 Nguyễn Tri Phương ngay ngã Sáu Cholon. 808 và 1011 Trần Hưng Đạo Saigon.



THUỐC ĐIỀU KINH GYNOPOAUSINE

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS

(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI V.N)

Eri kinh: THÂY KINH CHẬM.

- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUÔI HỘI XUÂN VÀ DẬY THÌ.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.

ĐƠI GÔ GE

VIẾT VỀ VĂN MINH CHIẾU CHƠI
CỦA NGƯỜI NGỌM ĐỊA CẦU
VÀ GIAO CHỈ

TÈ ĐÊ

tư tưởng của cách mạng mới

Lớp trẻ đã xuống đường, đã cuồng nộ, đã la hét, đã ném đá, đã đổ máu, đã gục ngã, đã đấu tranh, đã làm cách mạng. Những pháo chiến, những ô, những bô câu, những hòa bình tíc khắc, những hòa bình công chính, những Hippy, những bão đèn, những Yippie, cũng nỗi lòng làm cách mạng hay ít ra là một cái gì để chống đối lại cái xã hội bẩn thỉu, bất công, đảo loạn này.

Họ đã xuống đường không phải chỉ bằng những con heo Tông Thông, những con chim hòa bình, những con hoa Hippy, những quan tài, những thể trung bình bị đốt, mà họ còn xuống đường với những tư tưởng. Họ được trang bị cả bằng vũ khí và tư tưởng.

Kể viết chỉ làm cái công việc nhất nhạnh một số không phải toàn bộ, những tư tưởng cách mạng mới của lớp người trẻ này hầu qui đổi già...

Cách mạng là ở trong đầu óc của bạn. Bạn chính là cuộc cách mạng.

Hãy làm những cái của bạn.

Hãy làm những cái của bạn.

Hãy làm những cái của bạn.

Hãy là cái của bạn.

Hãy thực hành. Sự tập duyệt chỉ đến sau hành động.

Hành động. Hành động. Người ta chỉ có thể thực hành bằng cách hành động.

Những cuộc hội họp là :

Thông tin

Suy tưởng

Kinh nghiệm

Vui chơi

Tin yêu

Tập duyệt

Bí kíp
Và cứt !

Suyt... Hãy nghe ở các cuộc hội họp
Nghe những cử động của mặt
Nghe tiếng cào sột xoạt
Nghe đầu của bạn
Nghe những mùi vị
Nghe ca hát
Nghe những cái sờ
Nghe những im lặng...
Đừng nghe những lời nói
Đừng nghe những lời nói
Đừng nghe những lời nói

Những cuộc hội họp chính là đời sống.

Những cuộc hội họp là đối chất là nghị xá hỏi là khoái kẻ khác, là khoái chính đầu óc của bạn.

Hãy khoái như kẻ thích ngắt lời kẻ khác, hãy khoái các thi sĩ, khoái những kẻ không tham dự những cuộc hội họp, khoái những kẻ thích ngủ với khoái những tên hề, khoái những kẻ đấu tranh ngoài đường phố, khoái những kẻ công nhận mình sai lầm, khoái những kẻ mà họ biết rằng họ phải, khoái làm, khoái những đổi thay, khoái những con người thành thiện, khoái những kẻ dám làm mọi điều.

Đừng xài những cái đậm.

Coi chừng những qui luật.

Coi chừng những cái: « Ở lần hội họp trước chúng ta đã quyết định »...

Đừng bao giờ đi ngược trở lại. Không có cái buổi họp trước. Đừng tiến về phía trước. Chẳng có gì đâu. Những buổi hội họp là BÂY GIỜ. Chính ban là buổi hội họp. Chúng ta là Hiệu Tại.

Không có những buổi hội họp không có dom thi. Dom thi là đồng nhất.

Tránh những bè phái đảng đang...

Hãy hiếp dâm tư tưởng, đừng hiếp dâm con người. Hãy làm tình trong mọi cuộc hội họp.

Không có cách nào để điều khiển một cuộc hội họp.

Hãy dùng những cuộc hội họp để LÀM CÁI CỦA BẠN. Hãy đến hội họp trần truồng, hùng khổi.

HÃY CHUẨN BỊ

Chuẩn bị bằng suy tưởng.

Chuẩn bị bằng việc làm.

Nếu các bạn không chuẩn bị những cuộc hội họp không phải là cái của bạn

CHỈ LÀM CÁI CỦA BẠN

Đạo quân Hoa đã thua trận đầu, nhưng cả nước Mỹ hãy coi chừng ! Chúng tôi chỉ được trang bị nghèo nàn bằng những hoa của khu Bắc của thành phố. Chúng tôi sẽ trồng những bông hoa riêng của chúng tôi đã có kế hoạch để « đặt min » khu East River bằng những đóa hoa thủy tiên. Những xích tay bầy hoa bồ công anh sẽ được bao quanh những nhà tù, những trại cải huấn. Những lô sẽ được đào ngay trên hè phố để trồng hạt hoa. Tiếng gào : « sức mạnh của hoa » « quyền lực của hoa » đã vang dậy khắp nước Mỹ. Chúng tôi sẽ không úa héo. Hãy để ngàn hoa đua nở !

Của cải là sự ăn cắp.
Của cải là sự ăn cướp.

Hoa Kỳ là Tân Chủng
Hoa Kỳ là Đế Quốc
Cảnh Sát là Dã Man.

Ký giả : Anh có trang bị vũ khí không ?

Tôi : Tôi luôn luôn được trang bị.

Ký giả : Đây có phải là vũ khí của anh không ?

Tôi : Cái này (đeo cái dùi cui lên trời và mím cười) là một cảnh cày. Nó tượng trưng cho tình yêu của tôi đối với thiên nhiên.

Thông điệp gửi người anh em (có thể chấp nhận hoặc khước từ)

Hãy duy trì cái tinh thần hài hước, tinh thần tếu. Kẻ nào coi mình quá đứng đắn chỉ là những kẻ khao khát quyền uy. Nếu những kẻ này thắng chúng ta sẽ bị tiêu tùng !

Hãy luôn luôn dùng tượng trưng, quần áo, ngôn ngữ của những người mà bạn cũng làm việc chung. Đừng bao giờ buộc những kẻ khác phải ảnh hưởng vì ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn đang làm việc trên đường phố thì đừng bao giờ nói đến chủ nghĩa quốc...

Trong một cuộc cách mạng chỉ khi nào cần làm mới nên dùng bạo lực.

Chúng ta chỉ có thể có một cuộc cách mạng dựa trên lòng tin yêu,

Bốn phần đầu tiên của một nhà cách mạng là đứng để bị bắt.

Phòng tuyến đầu tiên là làm cho kẻ thù khoái tì (làm cho kẻ thù cũng khoái đàn bà, khoái lè phé)...

Đừng bao giờ giải thích những gì mà bạn đang làm. Đây là một sự phi thường và ít khi giải thích xong. Hãy chứng tỏ qua hành động, nếu họ không hiểu nữa, thì họ thật là loại cù lẩn và bạn lại phải hành động nữa.

Cách duy nhất để hỗ trợ cho một cuộc cách mạng là thực hiện một cuộc cách mạng của riêng bạn.

Khu đất mà bạn đang đứng ở trên đó là một vùng đã được giải phóng, hổ bảo vệ nó.

Tôi tin vào « chủ nghĩa ăn thịt người » cường bách. Nếu con người bị buộc phải ăn những gì mà họ giết, chắc chắn sẽ không còn có những cuộc chiến tranh.

Đường phố luôn luôn được giới trung lưu Mỹ coi là một trọng trung cho những âm mưu, rình rập. Đó luôn luôn là một nơi cần tránh xa. Nào là « bạo động trong đường phố », những tên bất hảo trong đường phố nào « những nguy hiểm trong đường phố ». Người ta luôn luôn bảo : « Đừng để con trẻ ở ngoài đường ». Dân Mỹ đã chui rúc từ cái bèn trong này đến cái bèn trong khác. Chính trong đường phố chúng ta sẽ làm cách mạng, sẽ hoàn thành cuộc đấu tranh. Đường phố là thuộc về nhân dân. Những kẻ xuống đường muôn năm !

Hãy chạy, đừng di tản, tới một cuộc cách mạng gần nhất. Hãy làm quen với sự mệt mỏi. Chỉ ăn uống khi cần và cố giữ sức khỏe nếu có thể.

Khi bạn gặp người anh em, đừng bao giờ thuyết giảng cho họ. Phải luôn luôn tôn trọng kiều sống của người anh em. Đừng bao giờ thuyết giảng những gì đã nhúng tay vào rồi.

Luôn luôn sáng tạo nghệ thuật và phá hủy của cải. Hãy trở nên một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có nghệ thuật mới là thứ mà chúng ta phải chết cho nó.

Phải luôn luôn ghi nhớ là cuộc đấu tranh của chúng ta là cuộc đấu tranh chống lại một cái máy chứ không phải chống lại con người. Tuy nhiên nếu một con người cư xử như một cái máy bạn hãy coi họ như những cái máy. Nếu một cái máy dám phải vỗ chuối mà trượt ngã, tất cả chúng ta đều cười. Nếu một con người trượt vỗ chuối hãy đỡ dậy.

THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG midol

Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
KHÚC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CİM, CỤM, ĐAU LÚC CÓ KINH

PUB.TÂN-TR

Công tác của chúng ta là dài vỏ chuối lên cùng phô
phường của đất nước này.

• Hãy nhớ rằng những người mà bạn đang cố
gắng tìm đến thường hiểu biết nhiều hơn bạn. Hãy
học hỏi ở họ.

Hãy chọn những khía cạnh của bạn.

Những cây súng hoặc những bông hoa.

Những bông hoa sẽ bắn hạ những đầu đạn thói
rữa.

Những họng súng chỉ là những bình hoa cũ lẩn.

Cách tốt nhất để tự giáo dục là trở nên một bộ
phận của cuộc cách mạng.

Tự do sẽ chữa trị được mọi thứ.

Chiến trường du kích chỉ là một giai đoạn
chuyển tiếp trong sự phát triển của những diễn viên
thực sự ở ngoài đời, những diễn viên đúng ý nghĩa
của nó. Những diễn viên này không bao giờ dượt
thử, không bao giờ cần có chuyện phim. Họ xử
dụng bất cứ cái gì họ có sẵn trong tay, không hơn,
không kém.

Một Yippie chỉ tin vào những gì mà anh ta thấy
bằng chính mắt anh, những cái còn lại chỉ là
cứu, là xia, Một Yippie phải đi bác sĩ khám mắt một
thang một lần!

Sức mạnh của chúng ta là chúng ta tin tưởng
bất cứ vấn đề nào cũng có thể giải quyết được.

PHONG NGƯA

Gé chóc, lở lói, gài túi đâu ăn lan túi đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lãm—CHOLON — KNBYT số 3 — 9-5-63

Một cá nhân có thể lựa chọn cái giây phút mà
mình có thể chết cho niềm tin của mình không?

Thế rồi bạn hỏi « Còn về những kẻ đứng ngoại
cuộc ngày thơ là thế nào? » Nhưng chúng ta đang ở
thời cách mạng. Nếu bạn là một kẻ ngoại cuộc, bạn
đều có ngày thơ!

Chúng ta là những kẻ mà cha mẹ chúng ta cảnh
cáo chúng ta là phải chống lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại
của bạn.

Một Yippie là một tên sát nhân được trả lương,
có mồm thối, không có những vấn đề, không có
quần áo lót, không có tiền, không bao giờ hỏi cái
giá đang hình thành, không bao giờ ngủ, và luôn
luôn có cút cùng mình.

Cảnh sát không phải đứng đó để tạo ra cảnh
rối loạn. Họ ở đó để duy trì sự rối loạn.

Trong một cuộc cách mạng, người ta hoặc là
thắng hoặc là chết.

Tự do ngôn ngữ đối với anh có ý nghĩa như
thế nào? Đối với tôi nó là một hình ảnh giống như
tất cả mọi sự vật.

Tôi: Phải, tôi tin tưởng vào thứ ngôn ngữ tự do
tuyệt đối.

Người phỏng vấn: Thế, chắc anh không tin vào
cái quyền kêu àm lên « cháy! » trong một rạp hát
đông người?

Tôi: CHÁY!

Những thi sĩ chẳng đáng kể ở cái quốc gia này,
đi nhiên vì thế tại sao họ lại được quá tự do như
thế. Tự do nghệ thuật quả thực là một sự phi báng
ở đây. Hãy lấy trường hợp Nga sô hoặc một nước
Đông Âu như Phổ — Họ là những thi sĩ « rét », thi sĩ
thở đế. Vì thế tại sao mà họ cầm đoán những cái g
gọi là chống nhà nước — vì họ trọng cái quyền
nặng của một thi sĩ. Ở ngoại quốc thì họ nghe theo
các thi sĩ. Ở Hoa Kỳ dân chúng chẳng thèm
đề ý những thi sĩ nói gì vì họ chẳng bao giờ nghe
tiếng nói của các thi sĩ. Những nhà cách mạng thi
sĩ là những kẻ nguy hiểm hơn cả.

Ngày xưa ở Nhật Bản có một nhóm hiệp sĩ mệnh
danh là «Những hiệp sĩ tay không». Có một võ sĩ
đạo và một hiệp sĩ tay không cùng đi trên một chiếc
bè với những người khác, lúc võ sĩ đạo thách thức
Hiệp sĩ tay không song đấu. Hiệp sĩ tay không đáp:
« Chúng ta hãy nhảy ra ngoài khi tới hòn đảo, tốt hơn
là đánh nhau ngay trên bè này e hại người khác ». Khi
chiếc bè đặt đến một hòn đảo, võ sĩ đạo nhảy
ngay ra. Hiệp sĩ tay không đã không nhảy ra thản
nhiên ở lại bè đi cùng với những người khác. Tôi tự
hỏi không biết ai là kẻ thắng trong cuộc song đấu
này?

Con ngựa gỗ Án Quang và thành Troie Nam Việt Nam

(TIẾP THEO TRANG 7)

QUANG VÀ THÀNH TROIE NAM
VN của ông nếu được xuất hiện
trong một bài thơ của ông (tôi biết
có đạo ông muốn trở thành thi sĩ)
thì chúng tôi không nói làm gì,
nhưng điều này đến trong một bài
nhận định thời sự dưới tư cách nhà
văn U.T làm chúng tôi phải lên tiếng,
là lỗi vĩ VON này không
chính, đầy nguy hiểm, xem thường
DÂN CHUNG MIỀN NAM).

Là như thế này, thưa ông, DÂN
CHUNG MIỀN NAM KHÔNG PHẢI
ĐỀU LÀ CON NÍT ĐỂ CÓ THÈ
NGHE THEO MỌI MÁNH KHOÉ DỤ
ĐỒ NGON NGỌT của P.G. ÁN
QUANG. Như vậy thì làm gì có
CON NGUA GỖ VÀO THANH
TROIE NAM VN này. Vì không có
con NGUA GỖ đó nên bây giờ bọn
nhát mau C.S dù có ba đầu mười
tay, chúng đã làm được gì ta đâu.

Ông hơi lo xa đó thưa ông. Điều
này là tại ông không đánh giá đúng
NGÔI KHÁNG của quần chúng
miền Nam đấy thôi. Đừng bi quan
lại UYÊN THAO.

Bài trả lời của tôi với nhà văn
U.T đến đây là hết. Sự thực thì
thông tôi không lên tiếng nếu bài
này không phải của NHÀ VĂN
U.T hay U.T ký với một bút hiệu
khác.

Vì rằng, trong TỬ CÁCH NHÀ
VĂN, tôi nghĩ ông U.T hoặc im
lặng, hoặc can đảm thì NÓI HẾT
thông thực tại đau đớn mà chúng
đang gánh chịu (lẽ nào nhà văn
U.T không biết), chứ không nên nói
như SAI LÀM, THIẾU TRUNG
THỰC.

Tôi cam đoan với ông U.T, điều
này: Là hiện nhà văn đang biết thật
chiều những thực tại của vấn đề
VN, nhưng chúng ta chưa thể nói
Tôi tin điều này, hoàn cảnh

PHẬT GIÁO là NAN NHÀN của MỸ
và CHÍNH QUYỀN. NHƯNG, chưa
thấy MỸ là NAN NHÀN của AI hết.
Điều này chắc không làm ai ngạc
nhিên.

Nhưng cũng có điều, là PHẬT
GIÁO Á. QUANG càng là NAN NHÀN
càng LÀM DỮ và càng LÀM DỮ
càng trở nên NAN NHÀN hạng
NĂNG. Lúc này Á.Q. đang là NAN
NHÀN NĂNG của những thế lực
ngoại bang và tay sai.

Họ đang muốn làm CHO TÀN,
CHO MẶT KIẾP NHÀN SINH cái
khối NGOE NGUÀY này.

III.— NHỮNG SỰ THỰC CỦA KHỐI ÁN QUANG.

Khối Án Quang là một lực lượng quần chúng đáng kinh, gần gũi
với tinh thần Dân Tộc, trong tương
lai đấu tranh chính trị với C.S.,
trong tương lai bầu cử để giải
quyet chiến tranh Việt Nam, thi
chúng ta không thể phủ nhận vai
trò và giá trị của khối quần chúng
này.

Khối Á. Quang, để trong tương lai
phục vụ quyền lợi Dân Tộc tốt,
không thể, không cãi từ guồng máy
điều khiển hiện nay, không phát
triển cơ sở và cán bộ hạ tầng tiến
bộ, thích nghi với nhu cầu thời
đại, không hợp tác với những đoàn
thể tôn giáo bạn, không khai trừ
những phần tử ăn cỏ, kiếm phiếu..

Khối Án Quang, để mở đầu
chương trình CẢI TỔ này, nên đưa
những nhà sư gác tiếng tăm xấu làm
điều kiện hiếu làm, đi du học ở ngoại
quốc, nghĩa là đưa họ ra khỏi vai
trò lãnh đạo, khuynh loát giáo hội
như hiện nay. Điều này sẽ tránh
khỏi sự ĐỒNG HÓA GIÁO HỘI LÀ
THIỆN MINH, HỘ GIÁC.

Với ÁN QUANG, cả 1 khối lực
lượng quần chúng gần gũi với TÌNH
THẦN DÂN TỘC như thế, trong vận
động lịch sử tương lai, chắc chắn
đóng vai trò quan trọng trong việc
dựng nước. Có hoàn tất được SỨ
MẠNG này hay không là tùy thuộc
vào những người SẮP LÀNH ĐẠO
KHỐI ÁN QUANG có CAN ĐẨM và
SÁNG SUỐT hay không.

Xin chúc PHẬT phù hộ cho họ.
Amen.

LÊ VĂN CHÍNH



NHỮNG TIÊN TRI LẠ LÙNG CỦA BÀ DIXON

(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 46)

LTS : Trong bài « QUẢ BÓNG THỦY TINH » Đời đã từng giới thiệu tài tiên tri xuất quỷ nhập thần của nữ tiên tri đệ nhất thế giới Dixon. Cách đây hai năm bà tiên đoán tháng mười năm 1970, ngưng chiến sẽ được thực hiện ở Việt Nam. Vừa đây bà sang thăm Việt Nam và xác nhận với báo Đời một lần nữa những lời bà tiên tri về Hòa Bình Việt Nam. Do đó, Đời đăng tải dưới đây loạt bài tiếp theo bài « Quả Bóng Thủỷ Tinh » trích ở tạp chí Reader's Digest, nói về những tiên tri lạ lùng của bà Dixon, để giúp bạn đọc thêm yếu tố tin tưởng rất có thể Hòa Bình sẽ thực hiện đúng vào tháng mười sắp tới.

Bí mật quốc gia

Dưới thời chính phủ Eisenhower, sự bí mật về thành tích chơi golf của T. Thống là 1 trong số những bí mật được gìn giữ rất cẩn trọng. Trong tháng 5-1953, vào một buổi tối, Bà Dixon được Martha Rountree mời tham gia cùng với Rob Hope trong một chương trình của Đài Vô Tuyến Truyền Thanh dành cho các thương phế binh điều trị tại bệnh viện Bethesda Naval Hospital. Sau khi bà Dixon được xuong ngón vien giới thiệu là một nhà tiên tri trú danh, vua hè Bob Hope liền « cương » ra vài câu pha trò và chọc rỡn bà : « À... này, bà Dixon, chiêu nay tôi vừa mới chơi golf với Tống Thống tại Burning Tree, vậy bà hãy trả tài cho thiên

hạ phục bằng cách nói ra được đúng con số điểm của tôi ? »

Sau khi ngó vào quả bóng thủy tinh, bà trả lời một cách bình thản : « Tôi không những chỉ nói ra được đúng số điểm của ông mà cả số điểm của Tổng Thống nữa. Số 96 là của ông và số 92 là của Tổng Thống, nghĩa là ông thắng cuộc đấy. »

Vua hè đương lẩm lẩm cười hõng nhiên im phắt, rồi đứng im ngày mặt ra như có vẻ vô cùng sợ sệt. Ngay sau khi màn kịch kết thúc chàng nắm chặt vien quản lý hậu trường và nói với một giọng ưu tư : « Bà Dixon nay thật là nguy hiểm, bà dám phả vỡ sự nghiệp của tôi ! Bởi vì chuyện nay sẽ đến tai Tổng Thống, ông sẽ nghĩ rằng

chính tôi đã phát giác số điểm chơi golf của ông. Tôi rất khó mà cải chính được ! »

Và chàng ta cấp tốc cho chỉ thị phải xén bỏ đoạn có ghi mâu chyện kẽ trên, trong cuốn băng về toàn thể màn hài hước, bởi vì cuốn băng này sẽ được phát âm lại cho thính giả toàn quốc nghe !

Gọi ngay xe chở vào bệnh viện !

Hồi tháng 6-1960 một người Hoa Lan, tên là Peter Herkos, có tiếng về thuật chiêu hồi được mời qua Hoa Thịnh Đốn để giúp nhà đương cục tìm ra tên thủ phạm vụ ám sát cả gia đình Carroll Jackson, xảy ra từ 18 tháng trước, mà đến lúc đó, vẫn chưa ai phát giác ra

được manh mối nào. Trong vụ ám sát này, có 4 người chết là vợ chồng Carroll Jackson và 2 người con gái nhỏ. Nhà chuyên môn chiêu hồi tiến đến quan sát nơi trường sở của vụ sát nhân và sau đấy, chỉ dẫn cho nhân viên cảnh sát một tên lầm nghe hốt rác mà y coi là hung thủ. Tên này bị thompson bắt, và tin này làm chấn động dư luận của toàn dân Hoa thịnh Đốn và hầu như ai nấy đều thấy yên tâm khi tên thủ phạm một vụ án rùng rợn tưởng đã sa vào lưới pháp luật. Tuy nhiên, bà Dixon lại cương quyết nói lên tiếng phản đối : « Người bị bắt không phải là phạm nhân. Hung thủ chính thức là một nhạc công, cao lớn, tóc rất rậm và đen ».

Quả nhiên 2 tuần sau Nha Liêm phòng Liên Bang (FBI) bắt được một tên nhạc công trẻ tuổi quê quán ở Hyattsville (Md). Tên này có ghi trong quyền nhật ký của hắn mọi cách thức hắn đã áp dụng trong vụ tàn sát cả gia đình Jackson. Lần này, bà Dixon quả quyết nha chức trách đã bắt được thủ phạm đích thực. Tòa án đã xác nhận và phán xử đương sự.

oo

Một hôm, bà Dixon đương đi, từ văn phòng của chồng bà đến một tiệm sửa sáu đẹp là nơi có hẹn trước với một người bạn, thì bất thình lình bà lại gặp một người bạn cũ tên là Mitchell. Mitchell vừa mới trở về sau một thời gian nghỉ mát bên bờ biển nên da mặt có vẻ xạm nắng nhưng bộ dạng toàn thể biểu lộ sự khoan khoái cả tinh thần lẫn thể chất. Bà Dixon tỏ ra tán thưởng sắc thái tươi tỉnh của Mitchell. « Tôi thực là không bao giờ tôi cảm thấy dễ chịu như lúc này » Mitchell trả lời một cách thành thật.

Cách đây độ một giờ sau, bà Dixon đương ngồi ngả lưng một cách thành thoi trong chiếc ghế hành tại tiệm sáu đẹp, thi đột nhiên bà ngó thấy một hình ảnh hung dữ hiện ra trước mắt vừa thức nửa ngủ của bà. Bà liền đứng dậy một cái phát và chạy ra chỗ có máy điện thoại và gọi về văn phòng của bà. Bà bảo người bí thư, George Miller : « Ông hãy gọi ngay một chiếc xe ambulance » và đưa ông Mitchell vào bệnh viện. Ông này có trái tim đau nặng một cách bất ngờ. Vậy

ông đã gọi ngay lấy xe, kéo chậm đấy ! »

Người bí thư xoay mình lại đề ngó ô. Mitchell, và khi thấy ông này đương làm việc một cách rất bình yên, thì không khỏi ngạc nhiên : « Thưa bà Dixon, Mitchell không có bệnh tật gì cả... Ông trời ơi ! Kia, kia, Mitchell chết mất ! » nghĩa là, chỉ cách đây nửa phút, Miller đã thấy Mitchell đột nhiên ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Miller liền giật điện thoại xin gọi ngay một chiếc xe nhà thương chở Mitchell. Lúc xe này tới nơi tình trạng Mitchell rất nguy kịch nên viên y tá phải cho y ngửi dưỡng khí rồi sau mới cho khèo y lên trên một chiếc xe cáng.

Trong 5 ngày liên tiếp, Mitchell phải nằm trong phòng dưỡng khí. Rồi tình trạng đương sự khá dần dần. Viên bác sĩ phụ trách nói nếu hắn được đưa vào bệnh viện chỉ chậm 5 phút thôi, chắc chắn hắn cũng đã chết rồi, bởi vì lúc đặt hắn vào chiếc brancard, người ta nhận thấy trái tim hắn đã ngưng đập, mạch hầu như im lìm.

Về câu chuyện kể trên đây, các báo tại Hoa thịnh Đốn hối đó đều thuật lại, ở trang nhất và dưới những tiêu đề in chữ rất lớn.

Nước Nga với quả bóng thủy tinh

Ngày 14 tháng 5-1953 theo thời giờ cầu của Martha Rountree, bà Dixon xuất hiện trên vỏ tuyến truyền hình, trong một chương trình gọi là « Hội Liên Hoan Hoa thịnh Đốn » cùng với Ô. Joseph E. Davies, cựu sứ thần Mỹ tại Nga Sô và tác giả cuốn « Vũ công cán tại Mosow ». Nhà chính trị trừ danh này hỏi bà Dixon : « Theo bà, Thủ tướng Malenkov còn tại chức bao nhiêu lâu nữa ? » Sau khi ngó vào quả bóng thủy tinh một lúc, bà trả lời : « T.T Malenkov sẽ rút lui sau một thời gian xấp xỉ 2 năm để trao lại chức chưởng cho một người có đầu hình tròn già như quả trứng, tóc xám và chải kiểu sóng gợn, dưới cằm có một túm râu dê, và hai má thì hơi xanh màu lá cây. »

Davies pha ra cười và nhắc lại rằng các Thủ Tướng Nga Sô không bao giờ thoái vị một cách yên lặng cả, tức là một họ bị giết hại là họ chết vì bệnh.

Davies nói thêm là người Nga không ưng cách thức thay chức T. Tường theo như bà Dixon mô tả.

Bà Dixon trả lời rất bình tĩnh rằng bà chỉ thuật lại cái gì bà đã « trông thấy », chứ không phải đã « tưởng tượng » và bà doan chắc điều bà tiên đoán sẽ xảy ra trong khoảng gần 2 năm.

Bà Dixon chăm chú nhìn vào trong quả bóng thủy tinh, vì bà thấy trong đó một hình ảnh mới, đương thành hình. Bà nói tiếp là viên Thủ Tướng râu dê sẽ tại chức một thời gian ngắn thôi, và sẽ hay thế bởi một nhân vật thấp và đầu hói. « Sau khi Thủ Tướng râu dê nhận chức thi có một trái bóng bạc trắng đi sâu vào không gian xa thẳm rồi bay chung quanh quả đất, rồi trở lại nước Nga và rốt cuộc đậu lên trên đầu hói của nhân vật lùn mập, giống như con bồ câu hòa bình. Nhưng con bồ câu này lại dùng móng chân cào vào trong óc của nhân vật đầu hói này ».

Bà Dixon giải thích điều đó có nghĩa là, nước Nga nắm được trong tay một thế lực vô song khi tung ra chiếc vệ tinh nhân tạo đầu tiên.

Bà còn đưa hay tay ra làm thành một vòng tròn để chỉ hình thức của Sputnik tương lai.

Đại sứ Davies nghe câu chuyện đến đây thì không thể dằn minh được nữa ; Ông bèn nắm lấy cánh tay bà Dixon và nói lớn lên rằng : « Những điều bà nói không bao giờ có thể xảy ra được. Tôi đã từng làm Đại sứ tại Nga, nên tôi biết rõ tại xứ này, người ta không hành động theo cách thức như bà đã đoán đâu »

Nhưng lịch sử đã diễn tiến theo đúng như lời của nhà nữ tiên tri : cách đây 21 tháng Thống chế Bulganin thay Malenkov ở địa vị Thủ tướng một cách rất yên ổn, Thống chế có một chùm râu dê, và tóc thi màu xám đúng như bà Dixon mô tả nhưng người điều khiển chính quyền thực sự là Tòng thư ký của Đảng CS Nga Sô, Nikita Krushchew, 1 người lùn và mập và có đầu hói. Năm 1957, Nga Sô bắn vào quỹ đạo trái đất một vệ tinh nhân tạo đầu tiên, và trong 3 tháng tiếp, Krushchew lật đổ Bulganin.

(CÒN TIẾP)

Sinh tử phù

(TIẾP THEO TRANG 27)

cho ông 150 ngàn lỵ ông đã chi một cách xứng đáng thu về cho lực lượng 150 ngàn phiêu ở vùng 1. Vậy mà kỳ này, lực lượng đòi chỉ lấy cho các tỉnh, thì không hiểu tiền đi đâu mà mấy tỉnh mới nhận được mỗi tỉnh có 20 ngàn !

Góm khiếp, nghe các đại chánh khách, toàn những nhà ái quốc cùng minh, chống cộng chết bỏ, cãi nhau ủn泰山 về tý mà phát ồn. Mẹ kiếp đoàn kết cõi lớn có khác.

Tóm lại, cái bóng ông Hiển Beo hút xì gà thi mỗi ngày một mập ra, còn cái chữ Đại trong liên danh Đại Đoàn Kết thi cứ nhở xiù xiù lại. Và đúng là cái số bần chí tử, ông Đại đoàn kết mới dinh vò ăn có chỗ Tông Liên Đoàn Lao Động mấy bùa, bây giờ Tông Liên Đoàn Lao động cũng có 2 phe đánh nhau chí tử để tranh nhau cái trụ sở. Đã bảo là đại chia rẽ, dinh vò làm chi !

Chỉ tiếc là anh em công giáo di cư lỗ tin nhiệm mẩy ông nghị mập chuyên mở tiệc ở Majestic, uống sâm banh và hút xì gà. Hóra ra ông nghị cứ cười len lèn cõi anh em để cười vợ giàu, giao du với các tay chơi mỗi đêm vung tiền triệu cho gái nhảy ! Còn anh em cù tri thì đêch được hit ty hoi xì gà nào cả. Có lẽ vì vậy mà ngay trong bản nhận định về 16 liên danh của Văn phòng Chánh Trị, do L.M Hoàng Quỳnh làm chủ nhiệm, cũng tiên đoán rằng liên danh Đại đoàn kết hết hy vọng thắng cử, vì kết nạp những dân chơi bời khét tiếng như Hoàng Kim Lân ! Đến cha Quỳnh mà còn bả rơi thi sao sáng cũng phải thành Sao Tối mất !



Mỗi tuần đón đọc:

ĐỜI TIN VỊT NẠNG THÉP

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

COTRACYN

SỰ
CÔNG HIỆU
MÃNH LIỆT
CỦA
2 TRÙ-SINH
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)
3 KHÁNG SINH
(SULFAMIDES)
SINH-TỔ B12

Tri binh:

- BAN NÓNG - BAN CÙA
- THƯỞNG-HÀN
- CẢM HO - SỨNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHÈ LỞ LOÉT - VẾT ĐAU
- SỨNG MÙ - LÂM ĐỘC



MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY



THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido | *trị các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CỤM, ĐAU LÚC CÓ KINH,*
Có bán tại các nhà thuốc Tây

CÚM NÓNG LẠNH CẨM SƠI ĐAU NHỨC

ANTIGRIPPAUX

XIN NHỚ NHÂN HIỆU
VIÊN LÉ KHẮP
MỌI NGƯỜI
BÙA BỔ ĐẦU NGƯỜI

HEPACHAUT

YẾU GAN
GÂY ỐM, MÃNG NGU
MỤN Ở MẶT
NGỨA MỀ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯƠNG THAI
MỎI MỆT
VIÊN BÀO CHẾ HADZER



Mỗi người
một
bàn chải răng



Nhưng chỉ dùng

KEM
ĐÁNH RĂNG

Hynos
PHOSPHATE



VN EXPRESS

HYNOS PHOSPHATE

mang lại cho quý vị

một hàm răng trắng trong

những nướu răng lành mạnh,

một hơi thở thanh khiết,

nếu quý vị

chải răng 2 lần trong ngày

Với

Hynos
PHOSPHATE

đánh răng sớm chiều
răng tươi sáng nhiều





MÙI THƠM CAM NGUYÊN CHẤT

Kẹo Bô
Multi-Calcium



Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

CẦN CHO:

- Em nhỏ đang súc lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

