

Unso-1
DS 531
D642+



ĐỜI

46

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ : NHỚ VỀ HÀ NỘI

- NHỚ VỀ HÀ NỘI của đời • HÀ NỘI THÀNH PHỐ XA XÔI của thiện cẩn
- HÀ NỘI MỘT ÁNH LỬA ĐÃ TẮT của maithảo • BÓNG MÁT HÀ NỘI của uyenthao • MƯỜI Lăm NĂM MIỀN BẮC (1955-1970) của kimnhật

2

CHÁNH TRỊ

- HÀ NỘI 1954, SAIGON 1970, của lýđặnguyễn • GHI CHÉP BÊN LỀ CUỘC NỐI CHUYỆN..., của đời • NỐI CHUYỆN VỚI LIÊN DANH 16: NAM BẮC TRUNG của đời • TUYÊN NGÔN ỦNG CỦ CỦA LIÊN DANH NAM BẮC TRUNG • HỒI KÝ CỦA MỘT NGƯỜI BIẾT QUÁ NHIỀU của vànbintu
- NHỮNG TIỀN TRI LẠ LÙNG CỦA BÀ DIXON của đời

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH truyện dài của nguyễnthụylong
- BƯỚM VƯỢT NGỤC của Henri Charrière — phanhuychiêm dịch

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • ĐỜI LÀ THẾ
- TRANG THƠ • NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GÒ GHÈ • TÍNH SỐ ĐỜI.

ĐỜI • NĂM THỨ HAI	SỐ 46	TUẦN LỄ TỪ 20-8-1970 ĐẾN 27-8-1970
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TỦ và nhóm Sống	GIÁ 40đ Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

đầu tranh cho dối

NHỚ VỀ HÀ NỘI

Cách đây hai năm, tuần báo Sóng đã thực hiện một số đặc biệt lấy Hà Nội làm chủ đề, Chu Tử có viết một bài giới thiệu số đặc biệt này như sau :

NƯỚC CÒN CAU MẶT VỚI TANG THƯƠNG

Số đặc biệt về Hà Nội của tuần báo Sóng không có dụng ý lên án chế độ Hà Nội. Tham vọng duy nhất của những người bút đóng góp vào số báo này là gợi lên vài hình ảnh trung thực của Hà Nội xưa và nay cùng những khía cạnh về mọi sinh hoạt vật chất, tinh thần của Hà Nội...

Viết về Hà Nội, chúng ta mang cái tâm trạng của nữ sĩ Thanh Quan trong « Thăng Long thành hoài cổ » :

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo.

Nền cũ lâu dài bồng tịch dương

Vì Hà Nội nay không còn là Hà Nội của 20 năm về trước. Tâm tư người Hà Nội với chế độ vô sản chuyên chính không còn là người Hà Nội hào hoa phóng túng của đất ngàn năm văn vật : Người Hà Nội lúc này muốn thở dài cũng phải nhìn trước ngực sau, muốn khóc không dám khóc thành tiếng, muốn cười không dám cười to, thèm một tô phở, không được ăn, không dám ăn...

Sứ mệnh giải phóng Hà Nội đáng nhẽ là sứ mệnh của chúng ta, những người tự do, nhưng vì ươn hèn, vì ích kỷ, sa đọa, vì những điều kiện bên ngoài, bên trong, chúng ta dành phụ lòng những đồng bào đang sống trong Thiên Đàng Công Sản, nhưng vẫn mòn con mắt hướng về phía Tự Do.

Chúng ta chỉ còn biết mượn trang báo, nói dùm đồng bào, cái tâm tư uất của những ai đang bị đầy đọa trong một Thiên Đàng mà họ không ao ước. Ấu cưng là một hình thức « giải phóng », hình thức duy nhất hợp với khả năng người cầm bút.

Riêng kẻ viết những giòng này có một «tâm sự» cần trình bày, một tâm sự riêng nhưng cũng là tâm sự chung của mọi người :

Ké viết bài này có một mẹ già. Một người mẹ quê mùa, hủ lậu, học ba năm Bình dân học vụ vẫn không nhận diện nổi chữ A. Một người mẹ cần cù, đảm đang như tất cả các bà mẹ Việt Nam. Tôi nhớ có lần mẹ tôi đưa tôi về thăm « ngoại » cách làng tôi 4 cây số. Đi bộ

(Xem tiếp trang 47)

CHỦ ĐỀ
ĐỐI SỐ 47 :
SÔNG HƯƠNG NÚI NGỤ

Nhớ gì

Có nhiều người, rất nhiều người xưa kia và cả bây giờ nữa vẫn sống trong niềm kiêu hãnh là đã sinh trưởng hay ít ra cũng đã được trường học hoặc được sống nhiều năm tháng ở Hà Nội. Thật ra, một thái độ như vậy kể cũng hơi dị hợm nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Cho rằng có chính gốc là người Hà Nội mới có thể tham gia được hết cái chiều thanh vẻ lịch của Hà Nội. Có đã từng sống ở Hà Nội mới hiểu được thế nào là một nếp sống tuy dày ồn ào nào những vẫn chưa đựng những cái tao nhã phong lưu, nghèo đẽn kiết xác nhưng phong thái vẫn ra vẻ kiêu sa. Hà Nội, nơi tập trung những cái mâu thuẫn nhau, những cái đối nghịch nhau. Hà Nội cũng là nơi gom gộp những « cái nhất », xấu cũng như tốt. Ăn cắp giỏi nhất, lừa bịp giỏi nhất, đánh đĩ giỏi nhất cho chí những chuyện như làm văn học nghệ thuật, ăn uống, thời trang nhất nhất cái gì cũng đều nhất cả. Muốn con cái đỗ đạt nên danh nên giá rạng rỡ tông mòn phải cố sao gửi lên Hà Nội học mới được. Muốn chơi cho thỏa chí, cho lệch đất nghiêng trời ? Khó gì đâu cứ vác tiền lên Hà Nội. Chạy phầm hàn, mua công danh có lẽ không có con đường nào ngắn hơn, nhanh hơn, tốt hơn là con đường lên Hà Nội. Hà Nội ngàn vạn người, Hà Nội muôn mặt. Đầu cáng, xỏ xiên, phong lưu, quyền thế, đạo đức đủ cả. Bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu trau chuốt dồn hết về đây, ngưng tụ cả ở đây. Và những cọ sát, những va chạm hàng ngày trách sao không làm cho người ta mở mắt ra, người ta khôn ra. Như vậy đấy. Con người sống ở đất ngàn năm văn vật phải khác với con người sống ở những nơi không phải là đất ngàn năm văn vật. Dĩ nhiên.

Tôi không có điểm phúc được sinh ra ở Hà Nội. Lại cũng chẳng bao giờ được học ở Hà Nội. Quê tôi là một miền quê mùa thô lậu, một miền ở dưới tận đít của tất cả những tỉnh miền Bắc. Dân chúng thì dùng thứ ngôn ngữ thường dùng kiều « con tàu tảng » « tòng nàng lầy » có mình tôi là lói thoi hơn cả nên đi tới đâu ai cũng nhận ra ngay. Dân Công giáo ở đây mỗi người cứ thấy deo tòng teng trước ngực và

Mỗi lần có chuyến xe hàng buổi chiều đồ khách xuống là lũ trẻ con hung ống, đầu to, chân tay khẳng khái lai lúi bâu bên cạnh những người lá mặt ăn mặc lịch sự và khi họ đi tới đâu là rêu rêu theo đuổi tới đó. Nhà nào có người quen từ

HÀ NỘI, thành phố xa xôi...

● THIỆN CĂN



Ngàn năm dấu cũ soi kim cõ
Cánh đẩy, người đây luồng đoạn trường
Bà Huyện THANH QUAN

triều ta, thành Hà Nội cũng đã là kinh đô nước Nam rồi... trong Quốc vàn giáo khoa thư lớp dự bị cũng gop cho bộ óc non nớt của tôi có thêm được một vài ấn tượng về thủ đô Việt Nam.

Qua nẻo của sách báo, Hà Nội đã xâm nhập tâm hồn tôi, với hồ Hoàn Kiếm, với đền Ngọc Sơn, với 5 cửa ô, với 36 phố phường :

Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai,
Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng

Hải, hàng Khay,
Mã vĩ, hàng Điều, hàng Giầy,
Hàng Lò, hàng Cót, hàng Mây,
hang Đàm...

Hà Nội còn có cả Bà Huyện Thanh Quan hoài cổ, có Hồ xuân Hương mía mai Sầm nghỉ Đống, có Quang Trung lấy xác quân Thanh xây gò Đống Đa, có cả những anh hùng dân tộc Nguyễn tri Phuong, Hoàng Diệu một sống một chết với thành, gương chính khí còn vắng vặc đợi cao như nhật nguyệt :

Thủ thành quách, thủ nhân dân, bách chiến sơn hà dư xích đia,

Vì nhiệt tình, vì hè nhẹa, thập niên tam sự cộng thành thiên.

Này thành quách, này nhàn
đàn, trăm trận núi sông còn dư
tắc đất.

Làm nhặt tinh, làm hè nhạc,
mười năm tâm sự chung một bầu
trời.

Tôi chưa được đi Hà nội thế
nên những thèm khát lại càng ngày
càng đốt cháy tâm hồn tôi. Nhất là
khi đọc những loại văn thơ tả
hình ảnh hoặc ghi những nếp
sinh hoạt ở Hà nội. Bài thơ của
Nguyễn Bình trong tập Lối bước
sang ngang nói lăng nhăng về tình
cảm lãng mạn của một chàng ở
Hà nội. Thế mà đọc tôi vẫn thấy
thích. Nhưng tôi say mê nhất bài
Thạch Lam tả cái đẹp, cái ngon của
hồng và của cỗm trong tập phỏng
sự ngắn của Hà nội bẩm sáu phố
phường (dăng báo 1940, xuất bản
1943).

Bài này làm nổi bật cái sắc thái và
phong vị riêng của thủ đô. Cái màu
sắc mộng mơ, rực rỡ, sang trọng và
cái vị ngọt lịm của hồng cũng như
cái màu xanh dịu hiền và vị thơm
thơm mùi lúa mới của cỗm, màu
đỏ sẫm của hồng hòa với màu ngọc
thạch của cỗm, vị thơm của cỗm

THỢ MÁY XE HƠI

Tòng Động Viên

Thanh thiếu niên !! Trước
khi nhập ngũ. Hãy theo học lớp
cơ khí cấp tốc để được trọng
dụng trong quân đội, không thất
nghịệp khi giải ngũ. Khóa
Suzuki, Honda, Bridgestone,
Yamaha trọn khóa 15 ngày
3500đ. Các loại xe máy hơi
và máy nổ trọn khóa 1 tháng
tháo ráp và lý thuyết học nhiều
giờ, 1 ngày rút ngắn thời gian
cho kịp nhập ngũ. Mão khóa
cấp chứng chỉ. Ăn ở 4000đ 1
tháng học lực tuồi tác nào
cũng theo học được. Hướng
dẫn theo chương trình kỹ
thuật. Ghi tên xem chương
trình Đại Nam 239 và 241
Nguyễn Tri Phương ngay ngã
Sáu Cholon. 808 và 1011
Trần Hưng Đạo Saigon.

hợp với vị ngọt của hồng, thật tốt
đó, thật xứng là món quà sầu tết,
thật đáng kề là món ngon của Hà nội.

Thế rồi khoảng sau Cách mạng
mùa thu và trước ngày toàn quốc
kháng chiến, nhờ có cuộc họp
bạn Hướng đạo toàn quốc
tôi được lên chơi Hà nội. Hà
nội dày rồi. Hà nội bằng xương
bằng thịt. Hà nội thật đẹp, thật
xinh, thật huy hoàng. Hà nội nhỏ
nhất, duyên dáng như những cô
tiểu thư hàng Đào, hàng Bạc dưới
ánh đèn neon buổi tối. A những cô
này ăn uống được cái gì mà sao có
giọng thanh, ngọt, nhẹ như chim
thé. Những cô hình như suốt đời
chỉ biết có cười tươi chứ không
bao giờ biết giận. Những tiếng khóc
bằng những âm d, ch từ những
miệng tươi nhỏ của các cô phát ra
như thanh thoát như chỉ có ở trong
gió. Tôi đã dán mũi vào nhiều tủ
kinh. Phố xá nguy nga. Đèn sáng
rực.

Những toa tàu điện chạy bằng
chiếc cột sắt dính với chiếc giày
cảng trên trời, và những tiếng
chuông báo leng keng leng keng
mỗi khi ngừng ở trạm nào làm tôi
thấy lạ. Nhưng lạ hơn nữa là sao
lại có người đứng ở chỗ đầu toa,
tay giơ cao mây lô đầu bảo tám an,
cù là miệng rao trơn như xáo chó
một bài quảng cáo rất dài, sao rao
vẫn vò, hay ho đến thế. Rồi thêm
một gã đàn ông sáng mắt, ôm chiếc
đàn Tây ban cầm, vừa đứng, vừa
đàn, vừa hát. Khác hẳn với bọn
xầm ở quê tôi, mù, trai chiếu
mạnh xúm nhau ngồi ở chỗ
đóng người qua lại, ít nhất là
từ 2 người trở lên và thường là 1
cặp vợ chồng. Tiếng nhị cò cua kí
cua, tiếng trống con bập bùng, tiếng
xênh tre lách cách đậm cho những
tiếng hát gân cò ngoác mồm. Mà
saу những bài hát của anh « xầm
tàu điện » cũng lạ hoắc. Không
phải bài sáng trăng suông sáng cả
vì ròn ròn, không phải bài anh khoá
lại cũng chẳng phải những tích cỏ
như Phạm Tài Ngọc Hoa, Phạm
Công Cúc Hoa, Hoàng Trứ... mà bọn
xầm chợ ở nhà quê đã hát nhiều
lần đến đỗi tôi thuộc lòng được
rất nhiều. Một bài ca, bài hát này là
nên tôi thích nghe lắm. Thích nghe
nên mặt cứng nghệt ra, mồm há
hốc đê rồi 1 lúc nào đó khi chợt liếc

thấy huynh trưởng của đoàn khứ
đang nhìn tôi mỉm cười làm tôi iết
hỗn quâ dâm ra luống cuống. Anh
xầm tàu điện này mỗi khi ca hò
xong 1 bài ca ngửa chiếc mũ phai
trên đầu ra để người nghe bỏ tiền
thưởng vào đó. Thịt ra ở đất vẫn
minh chiếc mũ đã làm được ba
việc, vừa để đội che mưa nắng vừa
thay cho chiếc chậu thau. Thị
một trạm khác anh bước xuống
đứng đợi lên chuyến tàu sau.

Mấy bài ca hát tôi thích nghe

là loại cách mạng nhưng chỉ nghe
một lúc thi làm sao tôi thuộc được.
Mãi về sau, khi ngày khang chi
toàn quốc bùng nổ, người khai
nơi ở đâu ùn ùn tản cư về quê tôi,
nhờ đó tôi mới thuộc được
nhiều. Trong số những người

tản cư có nhiều người gốc Hà nội, C
những ông tráng tréo mập mạp
kinh tráng gong vàng trông rất b
về, rất trí thức nhưng vì « xay nh
phai bụng tung khay xôi và ch
đường đi mời chào từng ng
Thế mà đất hàng dáo d
nhiều người trông thấy ái ngại
giúp cho. Ngồi ở nhà mà có

Hà nội, đem quà Hà nội đến
nhất đời rồi còn gì. Anh xầm t
điều đã vỡ mộng vì bị văn tho
diện cũng có trong hàng ngũ nh
người tản cư (nói cho đẹp vay th
một chút bối rối, một chút yêu mến. V
Thế mà đất hàng dáo d
nhiều người trông thấy ái ngại
giúp cho. Ngồi ở nhà mà có

mỹ miều, dài các. Ăn và mặc vẫn
theo 4 mùa, mùa nào thức ấy. Hà
nội là nơi vần nhân gộp mặt, chốn
tài tử dập đầu, khác hẳn Hải phòng
quê hương của riêng giới lao động,
của bụi bặm, ồn ào, may móc.
Nhưng tự nhiên tôi lại thấy không
ra Hà nội mấy nữa vì cái phù hoa,
cái hời hợt bả lá bẽ ngoài cửa
nó. Các cô Hà nội, cái dáng
đi trước tôi cho là yếu điệu
tha thoát, cái giọng nói thanh,
điệu bảy giờ như có ăn cái gì bộ
diệu, kênh kiệu đến khó chịu.

Riêng món ăn Hà nội thì không
hết bao giờ thấy khó chịu cả, chịu
quá là khác. Tôi nhớ in trong óc
những hiệu cơm tấm giò chả, hiệu
phở, hiệu cà phê, chả cốt nóng hồi
... Món này phải kéo nhau đi hàng
Than, món này hàng Buồm, món
này đến phố Huế. món này tới
hàng Bông, Thơ Nhuộm... Còn những
món thịt bò khô chả Tiến, chanh
tươi cắt lát mỏng quán mụ Béo, lạc
rang cầm húng liu chú Tàu phen ở
Bồ Đề là những khoản phụ nhưng
cũng không thể quên. Ngày giờ tôi
mới vỡ nghĩa cái câu hay hát lảng
nhăng hồi nhỏ :

Mình ơi ! có đi Bồ Đề
Cùng ta ăn kem kẹo dừa ?

Xin mình đừng từ chối...

Lại còn cái món quà sáng ở Hà
nội sao mà nhiều thế, sao mà hợp
với túi tiền mọi người đến thế.

Nhiều tiền ăn loại đắt, ít tiền ăn
loại rẻ. Mọi loại nào cũng ăn ngon
cả. Ngay cái món xôi cũng có hàng
7, 8 loại, xôi vò, xôi xéo, xôi bắp,
xôi lạc, xôi đậu xanh, đậu đen đủ
thú. Cháo thì nhiều hơn nữa. Món
ăn Hà nội đầy quyến rũ, mồi móc,
thành thực. Chính Vũ Bằng, tác giả
cuốn « Miếng ngon Hà nội » cũng
đã có những ghi nhận khá đí dỏm,
bay bướm và sát với sự thực :

« Miếng ngon Hà nội nhiều biết
bao nhiêu ! Yêu miếng ngon Hà nội
nhiều biết chừng nào ! »

Có ai đã từng yêu tha thiết, yêu
mạnh liệt, hẳn đã thấy khi có ở bên

cạnh người yêu, ta cảm thấy xa
xăm rằng người yêu của ta cũng
như một trái cây qui ăn vào vừa
ngọt, vừa ngon. Ta thèm thường,
ao ước, nhưng nhiều khi cái ngon
ấy đánh lừa ta và đem lại cho ta
một dư vị cay cay, đắng đắng...

Duy có miếng ngon Hà nội là
không đánh lừa ai cả. Miếng ngon
Hà nội bao giờ cũng trung thành,
êm ái ; miếng ngon Hà nội bao giờ
cũng chiếm được lòng ta như
một người vợ hiền chiếm được lòng
chồng. Có thể nói rằng có những
buổi mây chiều gió sớm, người đàn
ông theo tiếng gọi giang hồ cố hữu
lời là với mối yêu đương trong một
thời gian, nhưng phút sa ngã, qua
đi, quay về với gia đình, người đàn
ông chỉ càng thấy mối tình cùi cang
thêm quí hóa...

Miếng ngon của Hà nội cũng thế,
cũng trầm lặng như vậy và cũng
tiết ra một hương thơm như vậy.
Hương thơm đó ngào ngạt, quyến
luyến như một lời tâm sự của
người xưa để lại cho người sau,
như một lời ân ái của tình nhân,
như một lời tâm sự của một người
anh yêu mến gửi cho cô em gái.
Bao giờ phai lạt được những niềm
yêu thương ấy ? Bao giờ « ăn Bac »
lại không có nghĩa là ăn ngon ?».

Ở Hà Nội tôi có dịp quan sát
được mấy cái hay hay. Như có
người có thể chiều chiều ngồi trên
xích lô dạo chơi từ phố Cầu gỗ
đến chợ Đồng Xuân mà không phải
trả cho anh phu đạp một đồng bạc
nào cả. Cũng chẳng có gì lạ vì
các anh xích lô đạp (Hà nội không
có xích lô máy) muốn vào chợ
Đồng Xuân đón khách về nhưng
không được phép đạp xe không
vào, còn nếu có khách ngồi trên
thì lại được. Thế là những ông
lang thang vô công rồi nghề sẽ
được mời ngồi chổm chệ tha hồ
ngâm tròn, ngâm mày mà không
phải trả tiền.

(CÒN TIẾP)



tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU NHỨC RĂNG
CẨM CUM ĐẦU LÚC CÓ KINH

PUB.TÂN TR



KHA TRẦN ÁC

Nhớ về Hà nội

Thấy anh em Đời thực hiện số đặc biệt «Nhớ về Hà nội», Thiện

Căn cỏ đưa cho Đầu Gối coi, mấy lá thư của thi sĩ Xuân Diệu gửi cho người em tên là Cát, đang đánh «giặc Mỹ» tại miền Nam.



THỦ BÚT CỦA XUÂN DIỆU

Xuân Diệu là bạn học cũ của Đầu Gối ở trường Luật. Từ lâu, Đầu Gối vẫn băn khoăn không hiểu tại sao trạng thực sự của những tri thức tự do, lãng mạn như Xuân Diệu ra sao và tự hỏi: «Không hiểu họ khoái thực sự chế độ Cộng Sản không? Đầu Gối cầu mong cho họ khoái thực sự chứ họ vì hèn懦 kiep nhược mà ca ngợi chế độ Cộng sản, thì thật đáng thương. Dưới đây là nguyên văn một đoạn trong thư của Xuân Diệu:

«Cát ơi ! mấy tháng nay, cứ mở mắt ra, mà như thấy em, nghe em nói, thấy em cười, thấy trán em, tóc em. Giặc Mỹ! đến tàn phá đất nước ta, gãy tay, ném không có nỗi, thì em ta đâu phải xé nhau như thế này, em mình có giận dỗi chí nhau, thì cũng san bằng đi tắt cả, chỉ có xem vì giặc Mỹ nên mới khô tâm thế này. Cát ơi, ngọt một năm nay (vì các thư tháng 12-67 em gửi về, anh đều có xem) em khoẻ mạnh không? Anh rất thương em, thương cả những nhược điểm của em, nhược điểm là 1 phần của cá tính em, xà cảng nghĩ, cảng thương. Cát ơi ! vẫn chuẫn bị em về thì giúp em đi học là nguồn vui của anh».

Đọc mấy câu trên, Đầu Gối thót xót xa lả lùng, xót xa vì thấy Xuân Diệu chẳng có gì là «lột xác», Xuân Diệu vẫn là Xuân Diệu, vẫn là Xuân Diệu của những vần thơ trot át:

Anh nhớ em ! anh nhớ hình, anh nhớ em. Anh nhớ em của ngày tháng xưa kia. Với đôi môi đường cười ở chân trời.

Xuân Diệu làm về ca ngợi quê hương, xung tung cha già dân tộc là Xuân Diệu già. Mấy câu cao cường trong thư thật thè thảm: «Cát ơi ! anh vẫn chuẩn bị em về thì giúp em đi học, đó là nguồn vui của anh» nghĩa là Xuân Diệu sẽ vận động cho em Cát được đi học khỏi phải đi đánh giặc Mỹ.

cũng như những kẻ có thể lực ở miền Nam vận động cho con em trốn quân địch, chuồn đi ngoại quốc. Chỉ khác một điều ở trong Nam, chúng ta lõa lồ, trắng trợn hơn, con ở Bắc, dưới chế độ độc tài, dù có thù ghét chiến tranh đến đâu, dù có thể lực, nanh vuốt như Xuân Diệu, người ta cũng phải kín đáo vận động. Thế thôi. Buồn thật.

Thi sĩ vắng tục

Sau khi đốt đuốc đi tìm liên danh để ủng hộ, anh em Đời quyết định ủng hộ liên danh của ông vua vắng tục Nguyễn tiến Hỷ. Vì trước hết là vì tình cảm, bạn bè. Lý do thứ hai là ít nhất liên danh này cũng có bảo đảm có đường lối quốc gia rõ rệt. Không mập mờ đánh lận con đen. Đa số trong liên danh là những phần tử tiến bộ, đã từng tranh đấu thực sự vì liên danh gồm tới 6 đảng viên của Quốc dân đảng, Quốc dân đảng chính công bà lang trọc truyền thống bất khuất Nguyễn thái Học chứ không phải Quốc dân Đảng xôi thịt.

Trước khi anh em Đời kéo tới đổi thoại với liên danh Nam Bắc Trung của ông Hỷ, Đầu Gối hơi lo ngại liên danh này sẽ tỏ ra bết quát trong cuộc đổi thoại mà Đầu Gối vẫn phải ủng hộ thì thực khó ăn khó nổ với lương tâm chêc nghiệp. Nhưng hên một điều là liên danh không những không làm anh em Đời thất vọng, mà còn chơi rực rỡ. Nhất là ông Hỷ thì tung hoành bao bọc liên danh như Triệu Tử Long phò Âu Chú tại Dương Tràng Bản. Anh làm Quốc vụ khanh thì không đúng chỗ, nhưng làm nghệ sĩ thì đúng là «nghề của chàng», vì anh có tài hùng biện, đối đáp rất lẹ, rất duyên dáng, tế nhị — prompt à la riposte. Anh hận Đầu Gối vì Đầu Gối gọi anh là vua vắng tục. Thực ra; anh là một thi sĩ. Bài thơ dưới đây chứng tỏ tài «hà ngọc phun châu» của anh.

Tết vua Táo

Tết Đinh Mùi

Nước gọi Cộng Hòa ; Bếp vẫn Vua ?
Hai Vương, một hậu ngang hòn cua !
Mũ cao, áo rộng, Cộng đồng lỗ,
Cá cười, giò mang, Táo hạch mua.
Tết đến Thiên đình tâu việc cũ,
Xuân về rã giới ngư kiêng xưa.
Bao lần đảo chính, còn ngồi đó !
Cách mạng nghe kia trông mò khua ! ...
25 tháng Chạp Bính Ngọ

Nếu căn cứ vào câu nói bắt hủ của ông «Kennedy bố» «muốn trúng cử phải có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tiền. Điều kiện thứ hai là tiền. Điều kiện thứ ba vẫn là tiền», thì chắc liên danh của ông Hỷ sẽ trượt vỏ chuối, vì nghe đâu mỗi người trong liên danh ông Hỷ, chỉ góp có 500.000, trong khi các liên danh khác góp hàng triệu. Nhưng biết đâu ngựa chằng về ngược!

Vậy Đầu Gối tha thiết kêu gọi bạn đọc của Đời hãy ủng hộ liên danh của thi sĩ vắng tục Nguyễn tiến Hỷ.

Tư cách

Tuy Đầu Gối chỉ gặp một lần giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, lảnh tụ của phong trào Cấp Tiến, Đầu Gối vẫn cho giáo sư Huy là một nhà chính trị tương đối tự trọng, có tư cách. Nhưng một sự kiện khiến Đầu Gối đám nghi ngờ cả cái tư cách đáng trọng của giáo sư Huy: Số là vừa đây giáo sư Huy họp báo lên tiếng bênh vực Án Quang, nói rằng Án Quang là một đoàn thể có uy tín, người ta không thể chụp mũ Án Quang là thiên cổng. Ngoài ra trong lễ tiêu tưởng một hòa thượng Án Quang, người ta cũng thấy sự hiện diện của GS Huy đang đầu với giáo sư Mẫu ! Hỏi ra mới biết sở dĩ ông Huy sun soe ca ngợi Án Quang là vì ông Huyền Quang tổng thư ký Viện Hóa Đạo Án Quang đã hứa ủng hộ liên danh ông Huy. Buồn thế đấy ! Nhưng ông Huy đứng tướng bở. Nội bộ các nhà lãnh đạo khối Án Quang đang chia rẽ về vụ bầu cử Thượng Viện: TT Thiện Minh ủng hộ liên danh Vũ Văn Mẫu, TT Thích trí Quang ủng hộ liên danh Nguyễn đại Bàng, TT Thích trí Thủ ủng hộ liên danh Nguyễn phước Đại, Thượng Tọa nào khoái liên danh nào thì ủng hộ liên danh ấy, chỉ có 1 mình TT Huyền Quang là ủng hộ liên danh Nguyễn ngọc Huy. Mà ông Huyền Quang thì cũng chẳng lấy gì làm nặng ký ! Hậu thuẫn mạnh nhất của TT Huyền Quang là một người đàn bà gốc ở Bình Định, tên là Ngọc (khi ở Bình Định thì mang tên là Em).

Từ một vụ trộm có thực đến một vụ ám sát tưởng tượng

Một lãnh tụ Án Quang vừa cho biết chùa Án Quang mất trộm tất cả các tài liệu liên quan đến Hội nghị Diên Hồng, vụ mất trộm có thể làm trì hoãn hội nghị vì in ronéo các tài liệu này ít nhất mất nửa tháng. Đầu Gối được biết chính một nhà sư trong chùa Án Quang đã đánh cắp tất cả những tài liệu này đem bán cho một nhân viên an ninh lấy số tiền là 13 ngàn. Nhân viên an ninh châm này tưởng «mua» được những tài liệu đem về trình xếp để tăng công thi chắt chẽ xếp sẽ tưởng thưởng, ai ngờ khi Chuẩn tướng Trần Văn Hai được tin này Chuẩn tướng nồi cát, chửi om lên: «Ai khiến chú mày mua của nợ ấy về đây làm gì ! Đem trả người ta, để người ta tẩy chay hội Hội Diên Hồng».

Nhưng vụ «trộm» này cũng chưa hi hữu bằng vụ ám sát Lý đại Nguyên và Tú Kếu. Tối ngày 12-8, có kẻ số lá náo đó tới nhà chủ ruột Lý đại Nguyên, báo tin cho biết Lý đại Nguyên và Tú Kếu đã bị ám sát ở nhà ông Tuấn ! đồng thời gọi điện thoại tới nhà Kha Trần Ác, tới nhà in, tòa soạn báo Đời báo tin Lý đại Nguyên, Tú Kếu bị ám sát, khiến chị Mai tuyet An vợ anh Nguyên khóc sướt mướt đi tìm xác chồng, trong lúc Tú Kếu và Lý đại Nguyên đang đánh xi phé cờm ở nhà Uyên Thảo.

Chỉ khõ cho báo Đời, hai con ma, từ cõi âm tưởng tượng trở về, đòi khao một chầu để trả thù đời, và vì họ là ma đòi nên họ đớp dữ quá. Vậy xin дáng số lá nào, chơi cái trò gọi điện thoại báo tin ám sát, từ nay tha cho, vì cái trò này hơi tổn tiền.

Tự Chủ

Có bạn đọc hỏi Chu Tử có liên hệ xa gần gì với nhật báo Tự Chủ không ? Xin trả lời : Chu Tử không hùn vốn vào tờ Tự Chủ, cũng không viết cho Tự Chủ. Nhưng Tự Chủ là của một nhóm anh em hầu hết trước kia đều cộng tác với nhật báo Sống. Sau khi báo Sống chết, các trai dại, hết báo này tới báo khác, từ Hòa Bình sang Độc Lập v.v.. Lúc này các anh em hết khoái cái nghề viết mướn, đánh thuê, bèn hùn mồi người 200 ngàn đồng, quyết làm chủ một phe. Do đó tờ báo lấy tên là «Tự Chủ». 16 người góp được hai triệu. Với 2 triệu chỉ làm tờ báo bốn trang. Bốn trang, nhưng với tài của nhóm «nồi niêu soong

(Xem tiếp trang 48)



HÀ NỘI 1954 SAIGON 1970

LÝ ĐẠI NGUYỄN

Không khí chính trị tại thủ đô Nam VN hôm nay, làm cho những người đã có mặt tại Hà Nội trước kia, không ít thì nhiều thấy, hình như mình đã có lần sống trong khung cảnh đó rồi.

Cũng rộn rịp với những phong trào hòa bình, các đoàn thể chính trị cách mạng kết hợp để sẵn sàng trong tư thế cứu nguy dân tộc. Những nhà giàu tìm cách chuồn ra ngoại quốc, nếu họ thấy có điều kiện để đi, những kẻ khá giả biết mình khó thể đi được thì chuẩn bị thế đầu hàng. Còn dân chúng thì bình thản ra mặt. Họ quan niệm dứt khoát rằng, chế độ nào cũng vậy.

Tuy nhiên không khí đó không hoàn toàn là không khí của Saigon hôm nay, vì Saigon hôm nay, không ít thì nhiều đã biết hoặc đã nghe qua, chế độ ngoài kia không thể tạo bình yên cho mình được. Dân chúng trong đổi có ý thức về chính trị, tuy chống chính quyền hiện hữu, nhưng không hướng về phía bên kia.

Những kẻ giàu có thì giờ nào cũng vậy, sợ bên kia, nhưng trong tâm trạng luôn luôn có khuynh hướng đầu hàng, nếu không có điều kiện cao chạy xa bay. Tinh thần cách mạng nơi các đoàn thể hầu như cùn hết, chỉ còn lại tinh thần chính trị. Tức là tinh thần lựa thế để thỏa hiệp với địch cũng có, thỏa hiệp với những dự định quốc tế cũng có.

Mỗi đoàn thể, mỗi chính khách một chủ trương khác nhau. Nếu có đoàn thể nào chủ trương chống đối, thì cũng không phải là sự chống đối tới cùng với tinh thần cách mạng, như thời 54 tại Hà Nội.

Địch ra, hồi 54 Hà Nội, các đoàn thể vừa vận động hòa bình vừa tích cực chống đối lại phía bên kia lấn người Pháp. Thế nên đã tạo nên một phong trào đại đoàn kết và Hòa bình, dù sự chống đối đó là vô hiệu, nhưng nó cũng biểu lộ được quyết tâm của các lực lượng chính trị cách mạng VN bấy giờ. Chúng tôi thật tinh kinh trọng sự ngày thơ, nhưng trong trắng đó.

Hơn là không khí tinh ma đầy sảo quyết bấy giờ. Chính trị quá tinh ma, và đặt quá nhiều tin tưởng và sự an bài bất khả kháng của thế lực quốc tế, mà các đoàn thể chính trị hiện nay, đã không tạo nên

một mặt trận duy nhất để đương đầu với tình thế sắp tới.

Các phong trào, chỉ nhắm vào việc vận động hòa bình, mà quên rằng, hòa bình rồi thì số phận dân tộc này sẽ ra sao, đó là một điều đáng trách. Đó là một điều mà dân chúng đang tự hỏi và thắc mắc. Hòa bình thì tất cả đều mong muốn. Nhưng hòa bình không đủ đáp ứng được nhu cầu đích thực của dân chúng và dân tộc. Bởi đó, mà trong khi khát khao hòa bình, dân chúng, nhất là dư luận hiểu biết đã tỏ ra đê dặt với các phong trào hòa bình hiện nay.

Các đoàn thể chính trị trước kia, sở dĩ có lập trường dứt khoát vừa chống thực dân vừa chống CS và vừa vận động hòa bình, một phần vì thời đó tinh thần quốc gia rất thuần túy. Hiện nay tinh thần đã đổi khác, các đoàn thể các phong trào mọc ra do những xáo trộn của tinh thế, các đoàn thể có lịch sử đấu tranh, hiện nay đã kiệt lực do những đợt khủng bố trước đây. Hơn thế nữa, từ nhiều năm qua chính quyền của người Việt nam đã khá mạnh. Và hầu như nắm hết tư thế chống Cộng. Có thời chính quyền đã hầu như giành độc quyền chống cộng. Họ còn mượn luôn cả cái mũ cộng sản để chụp cho những người, những đoàn thể có khuynh hướng đối lập.

Hậu quả đó, đưa đến tai hại hôm nay, là các đoàn thể phần nhiều chống chính quyền hơn là chống kẻ địch nguy hiểm.

Sự không may đó, làm cho những người quốc gia thiệt thòi rất lớn, trong khi đang phải đối峙 già hòa bình đối với địch cũng như đồng minh. Nhưng bù lại, vì chính quyền đã có một lực lượng quân đội quá lớn, một tư thế hiến pháp đảm bảo, cho nên cũng tạo nên thế ăn nói với thế giới và đối phương. Khác với thời 54, chính quyền quốc gia hoàn toàn nằm trong sự chi phối của người Pháp.

Bởi đấy, tinh thế hiện nay, nằm trong thế giang co đồng can đồng lạng. Thêm nữa. Điều có thể vững tin được dù là gì thi gì, đất miền Nam này cũng đã được các lực lượng quốc tế ngầm ngầm giành cho thế giới tự do. Công sản dù có cố gắng

nhưng cũng không thể vượt được lằn ranh đã định của hiệp định Genève. Bởi đấy điều họ mong muốn không phải là việc thiết lập một chế độ cộng sản tại Miền Nam, mà họ chỉ muốn có chỗ đứng tại Miền Nam để chờ thời cơ thuận tiện đặt ra một chế độ cộng sản trái hình.

Điều đáng suy nghĩ của chúng ta là ở ùm đở. Trách nhiệm ấy đương nhiên là ở chính quyền hiện nay, phải khôn khéo trong việc thương thuyết, nhất là việc thuyết phục đồng minh của mình về một giải pháp chính trị cho VN. Một khác trách nhiệm cũng đặt nơi các lãnh tụ của những phong trào vận động hòa bình hiện nay.

Chấm dứt chiến tranh Việt — Pháp 1954

Cuộc kháng chiến chống thực dân, phải được kè bờ một cuộc chiến đấu thần thánh của toàn thể dân tộc VN. Nhờ sức toàn dân mà cuộc kháng chiến đó kéo dài mãi cho đến khi người Pháp bị kiệt quệ.

Nhưng một điều không may mắn cho dân tộc Việt Nam, là cuộc kháng chiến đó lại không do những người quốc gia chân chính lãnh đạo. Mà do CS điều khiển và cướp công. Cuộc kháng chiến thần thánh lần lần sa đọa. Những người Quốc gia chân chính phải bỏ công trình của mình để về đấu tranh ngay trong vùng Thực dân kiểm soát, vô tình đã nhường cho CS danh nghĩa của cuộc kháng chiến.

Có danh nghĩa đó, nhưng CS cũng cảm thấy lần lần kiệt quệ, không thể tiếp tục chiến đấu lâu hơn, mặc dù lúc ấy họ đã được cả một lực lượng Trung Hoa bảo là làm hậu thuẫn. Họ đã phải cùng thực dân rời bàn hội nghị để nhận giải pháp chia đôi đất nước. Mặc dù tại miền Nam này, lực lượng theo CS không phải là không có.

Vậy cuộc chấm dứt chiến tranh Việt Pháp không phải là mối kiêu hãnh gì của cộng sản cả. Trái lại là một sự thất bại của cả hai. Nhưng người Quốc gia lại đã không biết khai thác điều đó. Dù cho các phong trào quốc gia lúc bấy giờ có liên kết được với nhau, nhưng đây vẫn chỉ có tính cách nhất thời. Không phải là sự chuẩn bị lâu dài. Không có sự chuẩn bị trước. Có lẽ bản chất của người quốc gia là thế. Nước đến chân rồi mới chịu nhảy.

Liên kết để mà chống đối cả Pháp lẫn cộng sản đúng là, nhưng vẫn chỉ quanh quần ở thế chống đối mà không biết triệt để tận dụng tinh lý quốc dân và thế quốc tế về cho mình. Thậm chí đến chính quyền, và các chính quyền sau đó, cũng không biết khai thác thành quả kháng chiến của toàn dân. Đề hướng ý chỉ đấu tranh của dân chúng vào việc chống Cộng.

Đã không biết hướng dẫn ý thức kháng chiến của dân chúng trong việc trường kỳ kháng chiến với Cộng sản, mà còn coi rẻ những người kháng chiến, đầy đọa họ, đồng hóa họ với Cộng sản. Tức là cắt ngang tinh thần kháng chiến của toàn dân, và tạo dựng ra những thứ chính quyền với những bộ mặt vong ngoại tràn trào. Không những cố tình xóa bỏ vết tích kháng chiến, mà để các đoàn thể có lịch sử đấu tranh chống thực dân cộng sản cũng bị đầy vào thế bất lực và bị khủng bố.

Kết thúc cuộc chiến đẫ diện hiện nay.

Trong khi chính quyền miền Nam, bỏ ngang cuộc kháng chiến, thì cộng sản đã khôn khéo, triệt để lợi dụng dư âm của kháng chiến để xây dựng cơ sở chiến tranh xâm lược tại Nam Việt nam. Cuộc chiến tranh từ ý nghĩa xâm lược, đã nhờ danh nghĩa kháng chiến để biến hình thành cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng.

Cuộc chiến tranh này, được xem như một nhịp cầu bắc cho Mỹ nhảy vào chiến trường Á châu, trong một sứ mạng đặc biệt là khống chế Trung Cộng. Chính vì sự xuất hiện của Mỹ và đồng minh đã làm cho Việt Nam vừa khổ nạn vừa khó tuyển dương danh nghĩa của một cuộc chống xâm lăng.

Không có danh nghĩa. Đó là một thất lợi cho việc tuyên truyền rồi. Mà trong thực tế. Cuộc chiến này đối với quốc tế nó không hạn chế trong phạm vi Nam Việt nam. Bởi đấy có nhiều vấn đề vượt khơi tầm tay và quyết định của giới lãnh đạo Việt Nam.

Ngay vấn đề Hòa bình cũng vậy. Đối với chúng ta việc hòa bình này không thể gọi là hòa bình trong kế hoạch của Việt Nam được. Chúng ta cũng làm vào tình trạng không được chuẩn bị như hồi 1954. Tuy nhiên về phía quốc tế, nó đã được chuẩn bị hết sức chu đáo.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy, Hòa bình với dự định của các thế lực quốc tế sắp tới được ứng dụng tại Việt Nam. Nhưng với chúng ta, chính quyền cần như các lực lượng dân chúng thì qua tinh thần chưa thể hình dung được như hòa bình đó là thuốc độc bay quả đào tiễn. Các phong trào Hòa bình thì cứ đợi hòa bình cái đã rồi sau muộn ra sao thì ra. Chính quyền thì cứ chống thứ hòa bình và điều kiện đó.

Thế là chính quyền và các phong trào ở đây làm công việc chống nhau để cho các thế lực quốc tế rảnh tay thực hiện kế hoạch hòa bình của họ. Thật là thảm. Hà Nội thất thủ chỉ vì chúng ta thời đó quá yếu. Sự thất thủ ấy đáng buồn mà không đáng trách. Sài Gòn hôm nay thất thế trong ván bài Hòa bình chúng ta mạnh hơn Hà Nội thuở xưa, điều đó mới đáng tủi hổ.

THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG midol

Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CAM, CUM, ĐAU LÚC CƠ KINH

PUB. TÂN THỊ



ĐỜI GẶP GỠ
nói chuyện với liên danh
16 : Nam Bắc Trung
Thư ủy Nguyễn Tiến Hỷ

**ĐẢNG PHÁI ? • HÒA BÌNH ? • TRUNG LẬP ? • SINH VIÊN ? • GIÁO DỤC ?
 TIỀN ? • THÂN CHÁNH QUYỀN ? • THƯƠNG PHẾ BINH ? • ĂN QUANG ?**

Tuần báo Đời đã gặp gỡ liên danh 16 của Bác sĩ Nguyễn tiến Hỷ.

Thời gian : sáng chủ nhật

Địa điểm : nhà của ông Quốc vụ Khanh Nguyễn tiến Hỷ, nằm trong một hẻm đường Trần Quí Cáp, đầu hẻm có một đống rác.

Phía báo Đời, có Chu Tử, Lữ Hồ, Uyên Thảo, Vương Hữu Bột và Quỳnh Nga.

Phía liên danh Nam Bắc Trung có các ông : Nguyễn Tiến Hỷ, Nguyễn Quang Đạt, Đoàn Văn Thái, Phan Văn Châm. Vào giữa cuộc thảo luận, thêm luật gia Trần Văn Thảo tới dự.

Được hỏi còn các vị khác trong liên danh 16 đi đâu cả, ông Nguyễn Quang Đạt cho biết :

— Anh em phải đi tỉnh nhiều để vận động các địa phương.

— Xin hỏi đã đi các tỉnh nào ? Cảm tưởng các chuyến đi ra sao ?

— Đi khắp cả miền Trung, miền Nam, Cao nguyên. Cảm tưởng của chúng tôi là lạc quan lắm. Chúng tôi đã có dịp đi xâu vào các tầng lớp dân chúng để sưu soạn cho cuộc vận động.

Cảm tưởng của nhà báo là mấy ứng cử viên Liên danh 16 có vẻ lạc quan thật. Nhất là ông Hỷ, lúc nào cũng cười và biết nói chuyện rất tốt. Đã từng bị Kha Trần Ác gán cho danh hiệu Vua Vắng Tục, nhưng trong suốt hai giờ nói chuyện, nhà báo chỉ đếm được ông Hỷ vắng tục có một lần,

— Gồm, các ông gán cho tôi cái tiếng «Vua Vắng Tục» ác quá. Đến ứng cử Nghị sĩ thi phải đúng đắn, đạo mạo, chờ lại vua vắng tục thì chết tôi rồi !

Kha Trần Ác cười hì hò :

— Tốt chí sao lại chết. Cả nước bây giờ chúng tôi đang vắng tục cả, chánh khách không biết vắng tục thi ai thèm chơi với.

Nhân có dịp, Kha Trần Ác hỏi thêm.

— Thành thật hỏi anh, anh có làm việc chung với ông Tổng thống Thiệu. Vậy anh có vắng tục ra với ông Thiệu bao giờ không ?

Không trả lời thẳng câu hỏi, ông Nguyễn tiến Hỷ tẩn tòe lại :

— Thế anh Chu Tử, hỏi anh có bao giờ viết bịa không ?

— Làm báo thì phải bịa chứ !

— Thôi xong rồi !

Xong rồi nghĩa là thế nào ? Có lẽ ông Hỷ muốn nói rằng mỗi người mỗi nghề có mỗi chứng làm sao bở được.

Đảng nào ? Có thân chánh quyền không ?

Câu hỏi nghiêm trang nhất của nhà báo, Chu Tử hỏi ông Nguyễn Quang Đạt :

— Liên danh các anh có đóng tiền thê chánh không ?

— Có. Chỉ những liên danh chánh thức của đoàn thể đưa ra mới không phải đóng tiền. Liên danh chúng tôi cũng có thê có đoàn thể đảm

bảo cho, nhưng chúng tôi không lấy danh nghĩa đoàn thể cho nó có tách cách kết hợp.

— Kết hợp là kết hợp những thành phần nào ? Bác sĩ Hỷ là Việt Nam Quốc Dân Đảng kỳ cựu...

Ông Nguyễn tiến Hỷ chớp ngay câu hỏi :

— Các ông định bảo tôi là thế cách mạng xưa rồi chờ gì ? Họ nói cách mạng xưa, cũ rich, không cách mạng bằng ông Kỳ chẳng hạn ?

— Không, điều muốn hỏi là liên danh có bao nhiêu thành phần Quốc Dân Đảng và kết hợp những ai ?

— Có 5 người Quốc Dân Đảng. Ngoài ra là kết hợp các thành phần khác, như tri thức miền Nam thi có cụ Trần Văn Thảo, ông bạn Nguyễn Văn Thiếc, nhà sỹ. Thành phần sắc tộc như ông Siu Plung Đỗ cao Nhất, miền Thurong, ông Thạch Sung gốc Miền v.v...

— Như vậy thành phần chính của liên danh là Quốc Dân Đảng.

— Chúng tôi có người Quốc Dân Đảng, và đây là thứ Quốc Dân Đảng chánh cổng bà lang trọc à !

Ông Nguyễn tiến Hỷ nhấn mạnh :

— Chính tôi đã là 1 sáng lập viên của Đại Việt Quốc Dân Đảng năm 1939 để chống thực dân Pháp, chống Phát xít Nhật cho tới bây giờ, sau đường anh em chúng tôi vẫn tiếp tục là hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc phát khởi từ đó.

Nói chuyện QĐĐ, nhà báo hỏi thêm :

— Quốc Dân Đảng có nhiều hệ phái lắm. Liệu các hệ phái kia có ủng hộ các anh không ? Vì nhiều liên danh cũng có người Quốc Dân Đảng.

— Ông Đoàn Văn Thái, một đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng từ 1944 sinh hoạt tại miền Trung; và từng sáng lập đoàn quốc gia giải phóng quân ở liên khu 5 năm 1954, trả lời :

— Không có liên danh nào trong 16 liên danh mà có thư ủy là Quốc Dân Đảng, các anh em Q.D.D kia chỉ di tháp tùng trong các liên danh khác mà thôi. Trong đó có cả anh em đã đứng chung với những người đã từng là Cần Lao, từng đàn áp Quốc Dân Đảng trước kia; thi làm sao mà đảng viên Việt Quốc ủng hộ được ?

— Vậy có chỉ thị chánh thức để cho quần chúng ủng hộ, Việt Quốc cũng ủng hộ liên danh 16 không ?

— Thật ra chỉ thị chánh thức lúc này khó lắm. Tùy theo sự vận động của cán bộ. Dù sao chúng tôi có một số vốn cảm tình của quần chúng nghiêng về phía mình.

Chu Tử tấn công mặt khác :

— Đọc báo Tin Sáng, anh Tư Trời Biển viết rằng «Xếp chỉ thị ủng hộ liên danh Nguyễn tiến Hỷ, anh nghĩ thế nào ?

Bác sĩ Hỷ đáp :



TỪ TRÁI QUA MẶT : Phan Văn Châm (ứng cử viên) — Uyên Thảo — Lữ Hồ — Chu Tử... (Đời)

— Xếp mà bồ thi mê ly chờ sao ?

Vậy các nhà báo nghe nói chỉ thị thế nào ? Riêng tôi không biết.

— Anh Tư Trời Biển viết rằng : Xếp định giao cho Hỷ. Như vì Hỷ eo sào kèn kiệu, xếp không ưa vì cứng đầu nên giao cho ông Cao.

NT Hỷ : Vua vắng tục mà ? Mà tôi không có liên quan gì đến ông Cao hết !

Đoàn Thái : Nếu có tin đồn như vậy thi cũng tốt chứ sao ?

Lữ Hồ hỏi Bác sĩ Hỷ :

— Vì lý do gì, lý do chánh trị, tình cảm hay đảng phái, mà Bác sĩ đã làm Quốc vụ Khanh cho T.T Thiệu ?

— Không, làm Quốc vụ Khanh là làm với ông Thủ tướng chứ.

— Như vậy thi có lợi hay có hại cho cái thể của liên danh 16.

— Trước hết thi nó hơi có hại. Các anh cũng thấy, cả ngày người ta chửi chính quyền mà.

Vài chuyện thời sự : Quốc hội. Liên hiệp. Hòa bình. Ăn Quang.

Lữ Hồ : — Bác sĩ Hỷ đã làm dân biểu quốc hội thời Việt Minh. Bác sĩ thử so sánh quốc hội thời đó với bây giờ,

Nguyễn Tiến Hỷ : Hồi đó là năm 1946. Lúc đó chúng tôi tham gia vì tuổi trẻ, bampions, muốn góp phần cứu nước. Nhưng cái quốc hội đó chỉ là một cuộc liên hiệp quốc, cộng do mấy ông tướng Tàu xếp đặt.

Bây giờ chúng ta có nhiều hy vọng để xây dựng được hơn.

Chu Tử : Cháu tôi nghe nói chính quyền ủng hộ liên danh của GS Vũ Văn Mẫu vì muốn tỏ ra rộng rãi, cho đổi lập vào quốc hội. Lại nghe nói Cộng Sản cũng ủng hộ liên danh này vì đã cho người nắm vùng vào liên danh đó. Ý kiến qui vị thế nào ?



TỪ TRÁI QUA MẶT : B.S. Nguyễn tiến Hỷ, Nguyễn Văn Đạt (ứng cử viên) và Vương Hữu Bột (Đời)

— Chúng tôi cũng nghe đồn Cộng Sản ủng hộ : Hiện nay quốc hội chúng ta chưa có ai thực sự khuynh về phe Cộng Sản, mà đã nát lấm ròi. Nếu có Cộng Sản lén vô thì tai hại lắm.

— Các ông quan niệm vai trò lập pháp của các ông trong quốc hội như thế nào ?

— Phải cung cố lập pháp. Vì lập pháp còn áu trĩ quá nên Hành pháp mới kém hữu hiệu. Chế độ dân chủ của chúng ta đã phân chia các quyền. Nhưng mỗi quyền phải trở nên sắc bén để bồi bổ, hỗ trợ cho quyền kia. Chứ không thể để cho quyền nào cũng yếu ớt rồi đỡ kỵ, đỡ trách nhiệm lẫn cho nhau, phân tán, hỗn loạn, làm mất cả thể thống quốc gia.

UYÊN THAO :

— Thế nào là cung cố lập pháp ?

— Thứ nhất là 10 anh em chúng tôi vòi đó rồi không có xé rào. Vào nghị trường chúng tôi sẽ cố thu hút thêm các anh em khác cùng lập trường, cùng tư tưởng cho rõ ràng dù lập được 1 nhóm thiểu số cũng được...

CHU TỦ :

— Xin hỏi về chuyện sắp tới. Người ta đưa ra các giải pháp trung lập, trái độn, liên hiệp gì đó. Các ông nghĩ sẽ đi tới đâu ?

NGUYỄN TIẾN HỶ :

— Tình trạng nước ta còn tùy thuộc tình hình thế giới. Hiện nay ở Trung Đông, đã có ngưng bắn, hy vọng ở Đông nam Á cũng có chiều hướng giải quyết.

Ở Trung Đông là Mỹ hòa hoãn với Nga. Nếu Trung Cộng chịu hòa hoãn với Mỹ thì miền Bắc sẽ bớt hung hăng hiếu chiến đi và chuyện miền Nam có thể yên được.

Còn với chúng tôi, thi không có chuyện Liên Hiệp, Trung lập hay là Trái độn. Miền Nam và Miền Bắc sẽ sống chung hòa bình, vậy đó.

— Vậy tức là Việt Cộng phải chịu thua.

— Nếu cả Nga lẫn Trung Cộng đã chịu sống chung với Mỹ thì Việt Cộng nói cái gì ?

— Các ông nghĩ thế nào về các cuộc vận động hòa bình của Án Quang ?

— My dân ! Ai mà chẳng thích hòa bình ? Nhưng mà hòa bình với

nhiều điều kiện nào ? Để đi đến đâu ? Cách đây 2 năm chúng tôi cũng đã đưa ra 9 điểm thực hiện hòa bình, nhà báo có đọc chưa ?

Nhà báo thú thật là chưa. Tất cả cùng cười. Bác sĩ Hỷ lại hỏi tiếp : «Còn bản tuyên ngôn hòa bình của giáo hội Bửu Sơn Kỳ Hương các ông đã được đọc chưa». Cũng chưa ai đọc nốt. Vậy mới biết là có nhiều kế hoạch hòa bình quá. Một cuộc chiến tranh giữa các giải pháp hòa bình cũng sẽ vô cùng rùng rợn và sẽ còn lâu mới dứt,

Hỏi tiếp :

— Kba trấn Ác ở báo Đời chúng tôi vừa viết đậm ông Thích Thiên Minh, mà người ta gọi là chiến dịch Bình Minh. Xin hỏi ông... (yêu cầu dấu tên) mới ở miền Trung về, ông thấy bà con nghĩ sao về vụ đó.



nhiều lâm. Nhiều điều thay đổi trong nền giáo dục hiện nay rất cần thiết. Đối với chúng ta là mới nhưng với các nước khác thì đó cũng là cũ rồi.

CÔ QUỲNH NGA :

— Tôi là 1 Sinh Viên Luật, xin hỏi Bác sĩ nghĩ gì về vấn đề tự đại học ?

— Tự trị Đại Học là gì ? Các cô sinh viên, các cô lạm dụng danh từ, nghĩ sai nhiều lâm, Sinh Viên bám và danh từ Tự Trị Đại Học để coi Trường Đại Học là một nơi bất khả xâm phạm, ở trong đó muốn làm gì thì làm.

Đúng nghĩa của nó, Tự Trị Đại Học là có sự tự trị về hành chính, tài chính, chuyên môn. Về chuyên môn thi giáo sư có quyền dạy theo phương pháp độc đáo, có những tư tưởng độc đáo của mình. Tất nhiên độc đáo cũng không phản lại xã hội, phản lại luật pháp.

VƯƠNG HỮU BỘT :

— Con chương trình liên tục 12 lớp ?

— Cái lợi thứ nhất của chương trình liên tục là học sinh đỡ các chặng thi cử.

Ý nghĩa thứ hai là chúng ta muốn cưỡng bách giáo dục tới bậc trung học.

Tôi ủng hộ chương trình cải tạo này.

CÔ QUỲNH NGA

— Bác sĩ Cựu Tông trưởng nghĩ sao về các cuộc chống đối của sinh viên hiện nay ?

— Cô có đòi hòa bình tức khắc không ?

— Thị dụ nếu cháu có đòi thi sao ?

Nhưng thế nào là tức khắc ? Làm thế nào để có được tức khắc ? Tôi rất tin ở tuổi trẻ, nhưng mà cũng phải có ý kiến của người lớn tuổi góp vào.

Giáo dục. Sinh viên. Phép Bình

Đời sang một đè tài khác, Vương Hữu Bột hỏi B.S Hỷ :

— Bác sĩ đã làm Tông trưởng giáo dục, vậy ông nghĩ gì về những cải tổ giáo dục mới rồi, như chương trình, qui chế...

— Tôi làm tổng trưởng giáo dục năm 1965 trong có 4 tháng trời. Bốn tháng đó tôi cũng học được

những điều kiện nào ? Để đi đến đâu ?

Bác sĩ có thấy rằng chính phủ đã đàn áp sinh viên không ?

— Cô phải hỏi thêm rằng : sinh viên có đàn áp chính quyền không nữa chứ ! Các cô đòi hỏi trước và đòi đủ thứ. Bây giờ điều lệ Tông hội được công nhận rồi, trụ sở sinh viên có rồi. Còn muốn thả tất cả sinh viên à ? Đầu có được ?

Cô công sản cũng thả sao ? Còn cô, cô thấy bị đàn áp không ?

— Cháu thấy cô bị đàn áp.

Mỗi người cùng cười. Một tiếng nói :

— Bữa nay ông thụ ủy hỏi ngược lại tôi tấp cô Quỳnh Nga cũng là đàn áp nhiều rồi.

LÚ HỒ :

— Ông Thủ ủy có cái can đảm là dám nói thẳng, không my dàn. Hãy giờ xin hỏi ông về vấn đề anh em TPB.

— TPB há ? Yếu !

— Yếu thế nào ?

— Hai bên cùng yếu. Bên TPB phải công nhận rằng anh em là người có công với đất nước. Nhưng cũng phải có pháp luật chờ ? Phải có thi giờ giải quyết chờ. Nếu không trọng pháp luật, đi quá trớn thì sao được ?

Con chính quyền cũng yếu. Và my dàn nữa. Dàn thi loạn và chính quyền thì my dàn. Một phần vì chính quyền sợ có sự nổi dậy chuyển sang phía những anh em chưa đui que mě sứt.

— Lâm Quốc vụ Khanh trong thành phủ, đặc trách về nội vụ, Bác sĩ đã đóng góp ý kiến gì cho nội các để giải quyết vụ Th.P.B. không ?

— Tôi có được phép tiết lộ những bí mật của hội đồng nội các không nhỉ ?

Bao nhiêu tiền ?

Bao nhiêu phiếu ?

CHU TỦ :

— Nghe nói các liên danh ra ứng cử kỳ này tiêu tốn lắm. Có

nhiều liên danh đã kíp nộp các nhà đại tư bản để lấy thêm tiền vận động. Xin hỏi qui vị có ai đóng vai bao dàn thế không ?

— Không.

— Xin hỏi thẳng anh Đoàn Văn Thái, kỹ nghệ gia.

— Không có. Bà con thấy tôi là kỹ nghệ gia thì cho rằng tôi giàu và già và có nhiều tiền. Không phải như vậy.

— Vậy qui vị góp mỗi người bao nhiêu ?

— Tùy theo việc vận động, rồi ông thụ ủy của chúng tôi sẽ quyết định.

— Tôi thấy tiền là một khi giới tranh cử mạnh lắm. Tôi đã được coi biên lai đóng góp của 1 ứng cử viên trong liên danh khác, ngay đợt đầu đã đóng một triệu rồi.

NGUYỄN TIẾN HỶ :

— Chúng ta phải làm sao đừng lấy giơm Trần Hưng ra đè nhau mới được. Nếu thế thì làm sao có dân chủ ?

Tính toán ra, muốn đủ tiền để vận động, mỗi tỉnh phải chi ra ít nhất một triệu đồng. Vậy tổng cộng sơ các tỉnh là 50 triệu. Lấy đâu ra mà chúng tôi có nhiều tiền như vậy ? Cho nên phải vận động dựa vào các yếu tố khác, chứ định dùng tiền thì không đủ.

ĐOÀN VĂN THÁI :

— Tôi thí dụ như các cán bộ vận động của chúng tôi ở mấy tỉnh miền Trung. Có 2 liên danh đã ra miền Trung, xin biểu họ 300 ngàn để cán bộ của chúng tôi làm việc cho liên danh đó. Nhưng họ đã từ chối.

NGUYỄN TIẾN HỶ :

— Một chuyện nữa. Tại một tỉnh miền Nam, có 1 vị xung phong làm đại diện cho chúng tôi. Tôi cũng tìm cách khéo léo để khởi phát lòng đề nghị ông ta một số tiền chi phí... ông ấy đã từ chối liền.

ĐOÀN VĂN THÁI :

— Một số anh em ở Quảng Trị đã tự bỏ tiền ra giúp cho chúng

tôi. Mà không hề quen biết anh Hỷ trước, chỉ nghe tiếng mà thôi.

VƯƠNG HỮU BỘT :

— Tôi bây giờ, quý vị dự trù sẽ chiếm được bao nhiêu phiếu của cử tri ? Và thuộc thành phần cử tri nào ? Đảng phái ? Tôn giáo ? Địa phương ? Quân đội ?...

— Khó ước tính số phiếu sẽ thu được. Chúng tôi dựa trên nhiều thành phần cử tri chứ không giống các liên danh dựa vào 1 số cử tri có tôn giáo riêng. Chúng tôi có các cử tri bỏ cho vi mầu sắc chính trị. Về sắc tộc thiểu số, người Việt gốc Miền cũng có. Các anh em trong miền Nam thì nhiều người ủng hộ cụ Thoàn. Rồi đảng viên và cảm tình viên với Quốc Dân Đảng. Còn trí thức, sinh viên nữa. Và cả nhà báo nữa !

— Còn cử tri quân nhân. Đó cũng là một khối cử tri đông đảo.

— Tôi hiện là một thiếu tá quân y trừ bị. Ông Hỷ nói, ai mà chẳng có liên hệ, bà con là quân nhân ?

CHU TỦ :

— Các ông coi những liên danh nào là đối thủ lợi hại nhất ?

NGUYỄN TIẾN HỶ :

— Nhà báo các ông biết hết mà ! Những liên danh đáng ngại là những liên danh dựa vào tôn giáo, dựa vào quan đội, giàu tiền v.v. Nói thật, các liên danh khác, liên danh nào minh cũng phải gánh đua với họ hết.

PHAN VĂN CHÂM :

Trước khi chia tay, tôi muốn nói thêm với nhà báo một điều. Là liên danh 16 chúng tôi không dựa vào tiền bạc. Chúng tôi không đủ tiền để vận động. Tôi nghĩ rằng quốc gia phải đài thọ cho cuộc bầu cử nhiều hơn nữa...

ĐOÀN VĂN THÁI :

— Tôi nhận thấy luật bầu cử hiện nay rất có lợi cho nhà giàu, bọn tài phiệt. Còn bọn chỉ có tám lòng không thời thì khó lắm !

THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG mido

Có bán tại các nhà thuốc Tây

KM 982 BYT/QGDP

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU NHỨC RĂNG
CẨM, CUM, ĐAU LÚC CÓ KINH

PUD.TÂN-TŘI



TÍNH SỐ ĐỜI

LTS : Từ nay, mỗi tuần Bút Thép sẽ làm công việc tóm tắt, kiểm điểm các biến cố quốc tế, quốc nội xảy ra trong tuần để giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về tình hình thế giới và trong nước.

Khúc nhạc dạo hòa bình

Sau khi các phe đối chiến tại Trung Đông đồng ý ngưng bắn để mở các cuộc hòa đàm, Thủ Tướng Tây Đức Willy Brandt đã tới Mạc Tư Khoa hội kiến với các giới chức lãnh đạo Nga Sô. Trong dịp này, Thủ tướng Tây Đức cùng Thủ tướng Nga Sô Kossyguine đã ký 1 thỏa ước bất đồng xâm giã hai quốc gia vào ngày 12 tháng 8. Thỏa ước này đã được hầu hết các quốc gia trong hai khối Nato và Varsovie lên tiếng ca ngợi như bước tiến mở đầu cho kỷ nguyên hòa bình tại cựu lục địa Á Âu. Anh, Pháp, Mỹ đã trả lời thuận lợi cho văn thư của Tây Đức đề cập tới thỏa ước trên trong khi tại các quốc gia CS Đông Âu như Hung, Tiệp, Ba Lan, các giới lãnh đạo đều hy vọng sẽ còn nhiều thỏa ước tương tự được ký kết. Hai ngày trước khi ký kết thỏa ước trên, Kossyguine đã trả lời cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho báo chí ngoại quốc về nhiều vấn đề thời sự quốc tế. Kossyguine đã cho phóng viên báo Patriot, 1 nhật báo Án thân Nga, hay rằng Nga Sô đang nỗ lực làm giảm mức căng thẳng trong tình hình thế giới, cụ thể là đang cố gắng vận động loại bỏ các cuộc chiến tranh tại Trung Đông và Đông Dương. Các nguồn tin cho hay sau khi Thủ Tướng Brandt về nước là các lãnh tụ Nga Sô đã nhận lời viếng thăm Tây Đức. Như thế, Nga Sô không những đã công khai hóa sự kết thân với các quốc gia Tây phương mà còn không dấu diếm việc áp lực các quốc gia nhỏ chịu ảnh hưởng của họ phải thay đổi chính sách đối với các quốc gia Tây phương, cụ thể là khối Á Rập và Bắc Việt. Trong phạm vi sau này, Nga Sô có vẻ đã thành công với khối Á Rập, nhưng tại Bắc Việt dường như còn khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thỏa ước bất đồng xâm Nga Sô Tây Đức có thể là một lời cảnh cáo nghiêm trọng đối với Bắc Kinh và có thể khiến TC sẽ phải nghĩ tới thực hiện một thỏa ước tương tự với Mỹ. Nói khác đi thì chính thỏa ước sẽ giúp Nga Sô vượt khỏi những khó khăn trong ý muốn giải quyết chiến cuộc Đông Dương. Nhưng, những khó khăn này sẽ được vượt qua như thế nào?

TC, tay đua mới?

Ngay sau khi có tin về thỏa ước bất đồng xâm Nga Sô — Tây Đức, người ta đã ghi nhận được rất nhiều sự việc đáng lưu ý. Trước hết, các phe đối chiến tại Lào đã thỏa thuận mau chóng về việc mở hòa đàm và chọn địa điểm hòa đàm. Mặc dù việc này còn bị trực trắc vì vẫn đề thành phần tham dự hòa đàm, song người ta thấy có vẻ chắc chắn hòa đàm sẽ diễn ra. Giới chức lãnh đạo phe hoàng gia Lào đã tỏ ra sẵn sàng yêu cầu Mỹ ngưng oanh tạc để đáp ứng đề nghị của phe Pathet Lào. Trong khi đó, Mao Trạch Đông đã từ chối hội kiến với Sihanouk. Cho tới nay, Sihanouk vẫn được Mao Trạch Đông coi như một con cờ cần thiết cho bàn cờ thôn tính Đông Dương của họ. Thế nhưng, bất ngờ Mao Trạch Đông đã viện lý do bận việc để không tiếp Sihanouk. Báo Le Conrier tại Pháp đã lên tiếng ca ngợi quyết định trên của Mao sau khi tiết lộ rằng Sihanouk muốn gặp Mao để xin tăng viện về quân sự hậu tách chiếm thủ đô Nam Vang. Tờ báo nói rõ rằng Mao đã tỏ ra có thiện chí đối với việc vãn hồi hòa bình chung cho thế giới. Chúng ta hẳn đều đã biết rằng chính phủ Lon Nol, đối thủ của Sihanouk, dù tuyên bố trung lập vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của Hoa T. Đốn. Không chịu hỗ trợ tích cực cho Sihanouk, phải chăng TC sẽ gián tiếp bắn tiếng với Mỹ về sự thay đổi có thể có trong chính sách của họ.

Một sự việc đáng kể khác nữa là tại Hà Nội, Bắc Việt đã công khai loan truyền những luận điệu chống lại Nga Sô. Đài phát thanh Hà Nội đã đọc một bài bình luận của báo Nhân Dân đả kích việc áp lực của quốc gia Á Rập chấp nhận đề nghị hòa bình của Mỹ. Giới quan sát cho rằng có thể TC đã nắm giao BV trong tay và luận điệu trên được đưa ra chỉ có tác dụng nhắc cho Mỹ biết nên nói chuyện với ai trong việc giải quyết chiến tranh VN.

Nếu những suy diễn trên là đúng thì cuộc thi đua hòa bình đã khởi sự và có thêm sự góp mặt của một tay đua mới là TC.

Những chuyến đi

Về phía Mỹ, tuần qua vẫn là một tuần của những hoạt động khá ồn ào. Trong khi các nguồn tin quân sự cho biết Cộng sản đang gia tăng áp lực tại Quân khu I, nhất là tại Quảng Trị, thì phát ngôn viên Bộ Quốc Phóng Mỹ lại tuyên bố rằng mức xâm nhập của Cộng sản từ Bắc vào Nam VN đã giảm trên 50% phần trăm. Một khác, tại tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng Thống Mỹ Nixon sẵn sàng tiếp kiến với bất kỳ nhân vật đại diện Nga Sô nào tới dự đại hội đồng LHQ vào tháng 10 sắp tới tại Nữu Úc. Lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi có tin Thủ Tướng Nga Sô Kossyguine sẽ tới Nữu Úc để gặp Tổng Thống Nixon hàn xúc tiến việc mở một hội nghị từ cường Anh — Pháp — Nga — Mỹ để bàn tinh giải quyết nhiều vấn đề quan trọng hiện nay của thế giới. Cũng nên nhắc lại rằng tin chính thức đã cho hay Tổng Thống Pháp sẽ viếng thăm Nga Sô vào tuần lễ đầu tháng 10-70 sắp tới. Cùng với các tin trên, người ta được biết phó TT Mỹ Agnew sẽ tới Sài Gòn vào cuối tháng 8 này. Tham vấn báo chí Tòa Bạch Ốc cho biết sứ mạng của Agnew là bồi túc các hiểu biết của Mỹ về tình hình Đông Nam Á và chuyển đến giới lãnh đạo các quốc gia Thái, Đại Hàn, Trung Hoa Quốc gia và Việt Nam, những ý kiến về chủ thuyết Nixon. Nói một cách dễ hiểu hơn thì Mỹ đang tìm cách vận động các quốc gia chống Cộng tại Á Châu chấp nhận ý kiến của Tòa Bạch Ốc về cách thức giải quyết tình hình tại đây.

Ý kiến của Tòa Bạch Ốc, theo sự ghi nhận của báo Observer tại Luân Đôn là sẽ tìm cách nhượng bộ một số đòi hỏi của CS cho tới nay có vẻ vẫn chưa được TT Thiệu chấp nhận hẳn. Tuy nhiên, người ta đã ghi nhận rằng trong phiên họp thứ 79 tại Ba Lê ngày 13.8.70, trưởng phái đoàn VNCH đã trả lời luận điệu công kích của phủ Cộng sản bằng cách xác nhận lại sự sẵn sàng dành cho CS tham dự dù cử là tổ chức bầu cử tại VN. Phiên họp này vẫn vắng mặt các trưởng phái đoàn CS. Tuy nhiên phát ngôn viên CS tại Ba Lê cho hay mọi đề nghị của đại sứ Bruce, trưởng phái đoàn Mỹ đều được chuyển về Hà Nội cho giới lãnh đạo nghiên cứu.

Bầu bán và chia phần

Tại Saigon, không khí vận động vãn hồi hòa bình cũng không kém phần sôi nổi trong hàng ngũ các chính khách và các giới lãnh đạo tôn giáo. T.T Tri Quang từ lâu vẫn im tiếng đã bất ngờ tiếp xúc với báo chí và sau đó chính thức rời bệnh viện để trở về chùa Án Quang. Cho đến nay, chùa Án Quang vẫn được coi là nơi tụ tập của những người chủ trương liên hiệp với CS để chấm dứt chiến tranh. Chính tại nơi này đã xuất phát những cuộc tranh đấu đòi hỏi người Mỹ rút khỏi Việt Nam và cũng chính tại nơi này đã có nhiều người Mỹ phản chiếu lui tới hơn hết. Các nhà sư lãnh đạo tại chùa Án Quang đã kêu gọi các phe tham chiến thực hiện một cuộc ngừng bắn trong dịp Vu Lan nhưng không được đáp ứng và dự tính triệu tập

« Hội nghị Diên Hồng » của các nhà sư này cũng được hoãn lại. Theo tin báo chí trước đây thì Thượng tọa Thiện Hoa cho biết hội nghị trên sẽ đưa ra nhân vật đứng tổ chức tuyên cử và báo chí đã dự đoán nhân vật đó có thể là trưởng Dương Văn Minh. Trưởng Dương Văn Minh trước đây chỉ được phép ở Thái Lan nhưng đã được chính quyền Mỹ can thiệp cho trở về VN và trở thành một nhân vật tiếng tăm trong hàng ngũ những người chủ trương trung lập hóa Miền Nam hoặc liên hiệp với CS.

Nhưng theo một số quan sát viên thì có thể kết quả cuộc bầu cử bản phần TV vào ngày 30.8.70 này sẽ liên hệ khá nhiều tới cuộc vận động thề hiện giải pháp văn hòa hòa bình tại VN. Một cuộc phân tích về các liên danh tranh cử cho hay một số liên danh đã được chọn lựa cho việc thực hiện giải pháp tổng tuyển cử.

Chính quyền sẽ hỗ trợ tích cực cho liên danh của trưởng Huỳnh Văn Cao để dành một đa số trong TV, tuy nhiên còn có thể hỗ trợ ngầm cho các liên danh thuộc khayanh hướng Án Quang để minh chứng cụ thể sự nhượng bộ đối với CS và cũng để tìm một yếu tố tăng cường cho lý do tồn tại của chế độ trước những thỏa thuận có thể đã có giữa Mỹ và Cộng Sản. Ngoài ra liên danh Nguyễn Văn Huyền Trần Văn Hương có thể được cả mọi phe hỗ trợ vì tinh chất đặc biệt của 2 ứng cử viên trên. Các ông Huyền và Hương được kể như các lãnh tụ có uy tín đối với cả hai phe có thể đã được chấp nhận trong vai trò lãnh đạo Lập Pháp để đứng ra lo việc thực hiện tổng tuyển cử. Và đại diện của các phe trong cuộc tổng tuyển cử sẽ được chọn lựa một phần trong liên danh được Án Quang hỗ trợ và giàn tiếp được CS công nhận là liên danh Vũ Văn Mẫu. Xét về mặt ảnh hưởng quốc tế thì liên danh Huyền — Hương còn được kể là liên danh đại diện cho Anh Pháp là những quốc gia nhất định phải có mặt trong vấn đề VN. Giới quan sát đi đến kết luận rằng người Mỹ sau khi củng cố được ảnh hưởng tại miền Nam đang cố thu xếp để đưa vào chính trường tại đây ảnh hưởng của CS, cũng như của phe trung lập và cuộc thu xếp đầu tiên chính là kỳ bầu cử bản phần TV này. Tuy nhiên vấn đề quan trọng vẫn là cách thức tổ chức bầu cử và lá phiếu của cử tri. Nếu không có những ám mưu khuynh đảo thì lá phiếu của cử tri sẽ vẫn nói lên tiếng nói cuối cùng. Có lẽ hội nghị Diên Hồng do phe Án Quang dự định tổ chức chỉ là một sự chuẩn bị để cứu vãn cho ván bài bầu cử này mà thôi. Nó có thể xếp nếu cuộc bầu cử mang lại kết quả đúng như người ta mong mỏi và nó có thể được hâm nóng trong trường hợp ngược lại.

Tưởng cũng nên nhắc thêm là liên tiếp trong nhiều tuần qua, các cơ quan Mỹ đã không ngừng nhắc nhở nhân viên của họ rằng đường phố Saigon hết sức nguy hiểm cho người Mỹ. Trong tuần qua, báo Newsweek đã nhắc nhở lại sự kiện này với lời diễn tả thêm là dân chúng VN đang tỏ ra thù nghịch người Mỹ và cùng. Phải chăng đây cũng là sự chuẩn bị cho một màn kịch nào đó liên hệ mật thiết với chính sách Mỹ đối với vấn đề VN?



Hồi ký của 1 người biết quá nhiều

của PHẠM VĂN BÌNH
tự VĂN BÌNH

(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 45)

LTS.— Như Đời đã loan trong số trước, Đời hân hạnh giới thiệu dưới đây thiên hồi ký của anh Phạm Văn Bình tức giả Văn Bình, Cựu Thủ Hiến Bắc Việt, Cựu Tòng Trưởng Thành Niên, nguyên một trong những Ngự Lâm Pháo Thủ của nhóm Phong Hóa Ngày Nay, nguyên bí thư của Bảo Đại, đặc trách liên lạc với Hồ Chí Minh Nguyên hải Thần v.v... nguyên quán quân quẩn vợt, nguyên Giám đốc nhà hàng Table de Mandarins tại Paris, người đã tham dự trực tiếp vào những biến cố lớn nhỏ của lịch sử mới lưu vong từ Pháp trở về quê hương.

Bảo Đại hội kiến với đại tướng Marshall

Được sự hứa hẹn của Cựu Hoàng hội kiến tại tòa đại sứ Mỹ ở Trùng Khánh, Đại Tướng Marshall cử viên sĩ quan tùy viên mang xe hơi đến khách sạn Victory House đón Cựu Hoàng.

Cùng đi với Cựu Hoàng, có Lưu Đức Trung, làm thông dịch viên.

Đại tướng Marshall tiếp Cựu Hoàng ở phòng tiếp tân chính tòa đại sứ Mỹ. Thời thường, đại tướng Marshall hay tiếp các chính khách ngoại quốc ngay tại phòng làm việc của mình, kể cả hai lãnh tụ CS Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Tiếp Cựu Hoàng tại phòng tiếp tân, đại tướng Marshall mỉm cười lè lưỡi và vỗ tay kinh nể :

« Tôi rất vinh hạnh được tiếp Hoàng Đế bùa may tại tòa đại sứ này. Cử chỉ giản dị của Hoàng Đế chứng tỏ một tinh thần dàn chủ hiếu cõi, khi Hoàng Đế còn làm vua ở Việt Nam, tôi được biết câu châm ngôn thường dùng của Hoàng Đế là «dân vi quý».

Chủ khách ngồi đối diện nhau. Lưu Đức Trung ngồi kế sau Cựu Hoàng để phiên dịch ra tiếng Anh những câu trả lời của Cựu Hoàng. Chúng ta nên nhớ đại tướng Marshall là một người có tên tuổi vào

bậc nhất nhì của nước Mỹ. Trong hồi ký nhì thế chiến, Marshall là thống tướng quân đội Hoa Kỳ, đã chỉ huy những danh tướng như Eisenhower, Mac Arthur, đứng đầu Ngũ giác Đài, Bộ Ngoại giao Mỹ, và được coi như cánh tay phải của hai Tổng thống Roosevelt và Truman. Sau khi ngọn lửa Âu chiến được dập tắt, Đại tướng Marshall có động thành lập liên minh Đại Tây Dương, viện trợ các nước Âu Châu trong kế hoạch Marshall (Plan Marshall), được TT Truman trao cho toàn quyền hành động. Danh vọng Đại tướng Marshall quả nhiên đã lừng lẫy vang dội một thời.

Đối với Cựu Hoàng, mới gặp gỡ lần đầu, Đại tướng Marshall tỏ vẻ vui vẻ, vui mừng :

« Tôi rất vinh hạnh được tiếp

nhà nước Nhật đầu hàng Đồng minh, Hồ chí Minh từ Trung hoa về nước, không những dân chúng VN, một số đồng quan sát viên ngoại quốc cũng hi vọng Hồ chí Minh có nhiều tư tưởng quốc gia hơn tư tưởng Cộng Sản.

Khi nước Nhật đầu hàng Đồng minh, Hồ chí Minh từ Trung hoa về nước, không những dân chúng VN, một số đồng quan sát viên ngoại quốc cũng hi vọng Hồ chí Minh có nhiều tư tưởng quốc gia hơn tư tưởng Cộng Sản.

Riêng phần tôi, tôi thấy trước hết Hồ chí Minh là người của CS đào tạo ra từ thuở nhỏ, người của Mạc Tư Khoa, đồng chí của Mao Tr. Đông, không lý do gì Hồ chí Minh lại bỏ bóng theo hình, thiên về quốc gia đến nỗi rời cội rễ mình là CS.

Đại tướng Marshall ngắt lời Cựu Hoàng :

« Như thế, Ngài có cảm tưởng một khi Hồ chí Minh thành công, VN, Miền, Lào, cả bán đảo Đông Dương sẽ bị CS hóa? »

Cựu Hoàng không ngần ngại, nói ngay :

« Hòn nay, Đại tướng có nhả ý mời tôi đến hội kiến, tôi thấy đó là một vinh dự cho một công dân VN như tôi hiện nay. Tôi thành thực cảm ơn Đại tướng ».

Sau những câu xã giao thường lệ, Cựu Hoàng và Marshall bắt đầu đi vào vấn đề chính : hiện tình nước VN.

Marshall khơi mào trước :

« Theo ý Ngài, nước VN dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh hướng về dân chủ xã hội thực sự hay CS »

Cựu Hoàng suy nghĩ chừng mấy giây, rồi trả lời :

« Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lão luyện, có mấy chục năm kinh nghiệm tranh đấu. Ông còn là một kinh gia đại tài, thường che dấu tư tưởng mình bằng những nụ cười mềm mỏng, hấp dẫn.

Hiện nay Hồ Chí Minh lập một chính phủ liên hiệp ở Hanoi, có đủ thành phần các đảng phái quốc cộng và một số nhân sĩ trung lập, không đảng phái. Tại Quốc Hội có một số dân biểu của các đảng phái quốc gia, nhưng thuộc thiểu số.

Theo ý tôi, tổ chức của Hồ Chí Minh chỉ là một lớp sơn bě ngoài, che mắt dư luận. Bên trong đảng VM tức CS đang củng cố lực lượng huấn luyện cán bộ, quân đội, chờ khi cơ sở vững vàng sẽ cưỡng bức các đảng phái quốc gia phải theo họ. Nếu không theo, VM sẽ tận tiêu diệt.

Khi nước Nhật đầu hàng Đồng minh, Hồ chí Minh từ Trung hoa về nước, không những dân chúng VN, một số đồng quan sát viên ngoại quốc cũng hi vọng Hồ chí Minh có nhiều tư tưởng quốc gia hơn tư tưởng Cộng Sản.

đảo Đông Dương bị đe dọa bởi nạn CS, mà cả Đông Nam Á cũng bị uy hiếp lung lay. Đến lúc đó tôi sợ rằng Đại tướng và quý quốc cũng khó lòng ăn ngon ngủ yên được! »

Trong khi Cựu Hoàng nói, Đại tướng lấy bút ghi chép vào cuốn sổ tay.

Đoạn, Đại tướng Marshall nhìn Cựu Hoàng, tủm tỉm cười, hỏi :

« Giữa cá nhân với cá nhân, Chủ tịch Hồ chí Minh đối với Tối Cao Cố Vấn có lịch sự nhã nhặn không? »

Cựu Hoàng đe nở một nụ cười trên môi, trả lời :

« Cái đó, Đại tướng khôi thác mắc. Hồ chí Minh là người lịch thiệp có một không hai. Đối với tôi, ông rất lịch sự nhã nhặn. Chẳng thế, khi tôi thoái vị, ông đã không làm khó dễ tôi và Hoàng gia, lại còn mời tôi làm Tối Cao Cố Vấn cho chính phủ. Gần đây, trước khi nhận lời của Thống Chế Tưởng Giới Thạch Sang công du Trung Quốc, tôi còn được Chủ tịch Hồ chí Minh khẩn khoản mời ra lập một nội các liên hiệp. Tôi đã nhún nhường từ chối. Bản tính của tôi không phải là một người ham mê chính trị, ham mê chính quyền. »



Đại tướng Marshall cũng cười theo : Đại tướng nói tiếp :

« Tôi nghe dư luận đồn nếu Hoàng Đế không ham mê chính trị và chính quyền thì Hoàng Đế lại rất ham mê săn bắn, thể thao. Có đúng không? »

Cựu Hoàng trả lời :

« Lời đồn đó tôi xin chịu là đúng. Thuở bé, khi tôi còn du học ở Pháp, tôi thích lái xe đua chạy trên hai trăm cây số một giờ trên trường đua Montlery. Tôi ham đánh tơ nit, đánh gôn (golf) đá banh. Khi về nước làm vua, không có việc gì làm, bao nhiêu quyền hành thu gọn trong tay người Pháp, tôi thích lái máy bay nhào lộn trên không để xả hơi. Tôi ra vào rừng săn bắn những thú dữ như voi, bò rừng, hổ, báo. Tôi cũng thích

ngồi trên chiếc tàu biển ra tận ngoài khơi câu cá lớn.

« Tôi hay lên Dalat, Banmethuot, Blao, sống giữa rừng sâu núi thẳm, giữa cỏ nội, hoa đồi. Tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, minh mẫn hơn những lúc ở trong cung điện, lầu son gác tia. »

« Đồng bào miền Thượng thường tôi lâm, thường gọi tôi là ông vua của Núi Rừng ! »

Đại tướng Marshall hỏi thêm :

« Tôi còn nghe nói Hoàng thái hậu thấy ngài hay lái máy bay nhào lộn trên không và vào rừng săn bắn, Hoàng thái hậu thường không vui và khuyên Hoàng Đế không nên mạo hiểm thái quá, có đúng không? »

Cựu Hoàng mỉm cười trả lời :

« Đúng lầm, mẹ tôi đã quá già, lại có một mình tôi, nên mẹ tôi hay lo lắng cho sự an toàn của tôi. Là một người con có hiểu, lúc nào tôi cũng vâng theo lời mẹ từ thuở nhỏ, để tránh cho người những sự lo âu. »

« Nhưng tính mạo hiểm và lòng ưa thích thể thao làm lúc làm cho tôi quên cả bồn phận làm con. Khi bị Hoàng thái hậu quở trách, tôi rất buồn, đành trả lời mẹ là người ta ở đời ai cũng có định mệnh an bài h. t. »

« Nếu số tôi gặp tai nạn thi ngã trong nhà, không cần lái máy bay, lái xe đua, săn thú dữ, cũng có thể xảy ra tai nạn. Tôi tuy du học ở Âu châu, nhưng vẫn còn tâm hồn Á Đông, tôi tin vào định mệnh ».

Cuộc mạn đàm giữa Bảo Đại và Marshall, từ chính trị đến thể thao, trước còn nghiêm trang sau trở nên thân mật, biến hai người thành đôi bạn tâm giao, chân thành và cởi mở.

Lúc tiễn Cựu Hoàng ra xe, Đại tướng Marshall ao ước được tái kiến Cựu Hoàng trong một chuyến công du Hoa kỳ.

Cựu Hoàng bắt tay Đại tướng Marshall, nói với một giọng cảm động :

« Tôi chưa có dịp nào qua thăm nước Mỹ. Tôi ước mong một ngày kia dịp đó sẽ đến. »

« Trước kia, thời vua Tự Đức, VN đã từng gửi đặc sứ Bùi Viện sang

yết kiến TT Lincoln. Hồi đó Bùi Viện phải vượt qua đại dương bằng chiếc thuyền buồm! Trải qua nguy hiểm gian nan, Bùi Viện mới cập bến Hoa Kỳ và được TT Lincoln tiếp kiến. Cuộc bang giao Việt Mỹ sắp có kết quả thì TT Lincoln bị ám sát. Bùi Viện đành ôm hận trở về.

«Ngày nay, Hoa Kỳ sau hai cuộc thế chiến, đã thành siêu cường quốc số 1, nắm trong tay vận mạng của thế giới tự do.

«Nước VN chúng tôi không mong mỏi gì hơn Hoa Kỳ giúp chúng tôi bảo vệ được tự do dân chủ, không bị một chủ nghĩa hay một chế độ độc tài nào giam hãm vào xiềng xích nô lệ.

«Hôm nay, được vinh dự gặp Đại tướng ở Trùng Khánh trong khi Đại tướng thi hành một nhiệm vụ hết sức quan trọng, hòa giải hai phe quốc cộng Trung Hoa, thực là một điều hạnh ngộ cho tôi.

Tôi ước mong Đại tướng chóng hoàn thành sứ mạng cao cả do T.T Truman trao cho Đại tướng.

«Nếu cuộc chung sống trong hòa bình giữa 2 phe quốc gia và C.S & Trung Quốc thành sự thực thì Hoa Kỳ sẽ là ân nhân của thế giới tự do. Đó là một điều đáng mừng cho cả nhân loại. Nước VN chúng tôi cũng sẽ được hưởng nền hạnh phúc của cuộc chung sống hòa bình đó.

«Thành thực chúc Đại tướng thành công và chào tạm biệt Đại tướng.»

THỢ MÁY LẠNH TÙ LẠNH

GS tốt nghiệp tại Mỹ và Nhật hướng dẫn; Khóa thực hành nạp ga máy lạnh. Bạn tự tay làm lấy cát xà và hàn bằng gió đá. Sạc ga với đồng hồ sạc Amprobe. Xử dụng máy bơm và hút cùng hóa chất trừ nghẹt Đại Nam 803 Trần Hưng Đạo. 239 Ngõ Phường Chợ Lớn. Nội trú 400đ 1 tháng. H Phí 7500đ. Lắp đặt tối 20 ngày. Lắp cuộn dây «BOBINAGE» trọng lượng 5000đ.

Đại Tướng Marshall ân cần đưa Cựu Hoàng ra tận xe hơi.

Không ngờ lời chào tạm biệt của Cựu Hoàng lại là lời chào vĩnh biệt.

Không bao giờ Cựu Hoàng còn gặp lại Đại tướng Marshall. Sau nhiều năm phục vụ quê hương xứ sở, Đại tướng Marshall mắc bạo bệnh và mất ở Hoa Thịnh Đốn, để lại vang bóng một thời oanh liệt và kỷ niệm sâu xa của người cha đỡ đầu cho kế hoạch Marshall.

Và cũng không bao giờ Cựu Hoàng đặt chân lên đất Mỹ.

Thời gian trôi qua, sau cuộc hội kiến Bảo Đại — Marshall ở Trùng Khánh.

Cựu Hoàng theo tiếng gọi của Tổ quốc trở về Việt Nam làm Quốc Trưởng. Quân đội Pháp bỏ Bắc Việt sau khi thua Võ Nguyên Giáp ở Điện Biên Phủ. Cựu Hoàng sang Pháp, Mỹ dùng áp lực buộc Cựu Hoàng cùi Ngô Đình Diệm về làm Thủ tướng. Ngô Đình Diệm lật đổ Bảo Đại, thành lập Ngô triều trong chín năm. Các tướng lãnh miền Nam nỗi lòng lật đổ Ngô triều. Ba anh em Ngô Đình Diệm bị thảm tử. 500 ngàn quân GI dồn bộ lên VN. Chiến tranh Nam — Bắc trở nên khốc liệt. Cuộc hòa đàm Paris kéo dài trong chế riều, giữa lúc dân chúng VN từ Ái Nam Quan đến mũi Cà Mau càng ngày càng lầy trong lầm than điêu đứng.

Ở miền Nam, các cuộc vận động hòa bình của Ái Quang và SVHS được coi như một hành động tranh cử hay giỗn cợt với chính quyền.

Trong khi đó, Cựu Hoàng Bảo Đại tiếp tục sống cuộc đời lưu vong, âm thầm ở biên giới Pháp — Đức. Nhiều người muốn biết Cựu Hoàng nghĩ sao về thời cuộc, về hòa bình, về ngưng chiến?

Nếu tôi có thể đoán được tâm tư Cựu Hoàng lúc này thì tôi chỉ thấy một người sống xa quê hương mong mỏi đất nước chóng thành bình để trở lại xứ Huế thăm mẹ già trong cõi quạnh.

Một người không chút tham vọng oán hờn, ghen tức. Một người tin ở sự an bài của định mệnh.

(CÒN TIẾP)

Thời kỳ tan rã ra khỏi thủ đô Hà Nội, bấy giờ là 1946, toàn quốc kháng chiến, trời đất suối ba bốn năm liền ở mây tinh phụ cận với năm cửa ô và ba mươi sáu phố phường là Sơn Tây, Hà Đông, Phù Lý, tối nào với tôi cũng có một khoảng thời gian nhỏ dành cho nhìn về Hà Nội. Đứng dưới một gốc cây, tôi leo lên cành. Ở giữa một cảnh đồng, tôi leo mặt đè. Một bụi tre làm cho khuất lấp? Tôi lẩn ra khỏi ngõ. Và như thế, đứng cái thế đứng chênh vênh trên một gò đất, một gò đống, tôi mê mải ném tầm mắt vào một khoảng trống trải rộng, nhìn về cái phía có một vùng ánh sáng, lung linh hư ảo bốc lên. Trời của thời chiến mới khởi dậy hời đó, đêm nào cũng tối đặc như trời ba mươi tết. Tiêu thô lướt qua như một bóng rợp không lồ, tất cả những thị trấn đã san thành bình địa. Duy Hà Nội còn đứng vững với những kiến trúc tiền chiến và tiền khởi nghĩa, duy Hà Nội còn ánh sáng, còn mài ngôi, còn cửa sổ, hàng hiên và những ngọn điện đường. Cho nên, giữa một địa hình làng xóm tối đèn, hoa mắt, bèn này một vòng ánh trăng, mà đứng ở đâu, tôi cũng quy định phương hướng Hà Nội thật dễ dàng, bằng vùng hào quang của Hà Nội ở xa xa, vùng hào quang chập chờn, nghi ngút, như dấy bốc lên từ một miêng lồ vĩ đại. Mùa hồng của lửa ném lên khoảng không mịt mù ở một góc trời, đó là cái ấn tượng, cái hình ảnh cuối cùng Hà Nội còn gởi đến cho tôi, tôi đã ở xa rồi, đêm tối vây quanh, nhưng tôi còn nhìn thấy lửa của Hà Nội, và lửa ấy đã cháy sáng trong hồn tôi thành một tình yêu lớn. Kể thúc với đêm dài ngắn ngày, đợi chờ một ánh nắng bình minh, thấy cái đĩa mặt trời đỏ lửa hiện hiên, niềm vui cũng chỉ ngang bằng với niềm vui mừng đầy xúc động của tôi, khi nhìn thấy vùng lửa xa của Hà Nội trong đêm. Suốt mấy năm đầu của 1 lưu động trường kỳ, tôi không rời được mảnh khu vực kề cận với H.N, tôi quẩn quanh với những làng xóm Hồng Hà, tôi lưu luyến với những bà con vùng Đèo, nguyên nhà tình ấm sau lưng tham lam la o dô, nơi không rời xa được ánh lửa đêm, ánh lửa tạo echo tôi cái áo giác Hà Nội còn gần, và phia lửa

là nội còn kia, tôi còn có thể một ngày trở về Hà Nội. Lửa của trời là nội. Lửa hồng bên trên, Hà Nội dưới lửa. Lửa cháy thành năm ngọn, mỗi ngọn một cửa ô. Lửa đỏ ba mươi sáu tầng. Mỗi tầng một pho thường cũ. Nhìn thấy lửa Hà Nội là xa chập chờn dấy bốc với tưởng tượng dẫu đường và hình dung phóng lớn, kết tụ từ một tổng hợp của ánh sáng muôn nghìn thành một vùng lửa lớn, tôi đã thấy được Hà Nội, qua từng khu phố, từng con đường. Lửa kia là cửa những anh điện thấp thoáng tơ liễu buông rủ bên bờ Hoàn Kiếm, phản chiếu lên từ mặt nước Hồ Gươm. Chỗ sáng rõ nhất của hào quang ném thẳng lên trời kia, không thể khác hơn là khu trung tâm đóng chặt của Hà Nội, lửa nhiều như vậy là lửa của những hàng Ngang, hàng Bạc, hàng Đào. Những đường viền mờ, nhạt hơn, lúc có, lúc không, lúc ngồi lúc tắt kia là lửa ngoài ô, với những ngọn đèn cao trào đê Yên Phụ, những chụp đồng thấp lồi vào Cổ Ngư, và hàng dài như một cánh tay, lan xa thành một mũi tên vàng trong bóng tối kia, là dãy lửa hai hàng lắp láng chạy từ phố Huế chạy tới Bạch Mai, giữa lèng keng tàu điện Kim Liên trong chuyến cuối cùng về ô Đông Mác. Lửa Hà Nội nhìn xa như thế,



HÀ NỘI, một ánh lửa đã tắt

► Tùy bút của MAI THẢO

ánh sáng tưởng tượng, nhưng tinh yêu cũng lửa đỏ mà, tôi còn yêu. Tôi còn lưu luyến, tôi còn gắn bó, nên giữa tôi đen nào, Hà Nội vẫn sáng ngời, vẫn láp láng trong tôi. Rồi tôi trở về Hà Nội.

Rồi tôi vào Nam, và một đêm, lửa Hà Nội không còn cháy nữa. Bấy giờ là vào khoảng bốn giờ sáng. Bốn giờ sáng của một ngày tháng bảy của năm Việt Nam mang tên là rời đứt hai miền. Chiếc máy bay bốn động cơ vừa cất cánh từ phi trường Gia Lâm. Nửa đêm về sáng của khởi hành kín đặc sương mù. Phi cơ vừa rời khỏi phi đạo, lũ cỏ bãi nơi phi trường đã nhặt nhòa thành một biển sương đặc quánh. Chiếc phi cơ lượn vượt qua Hồng Hà, nghiêng cánh từ bên này Gia Lâm hướng về bên kia Ga Nưa, lượn một vòng trên Hà Nội. Trên máy bay ngoé xuống, chưa từng bao giờ tôi thấy được lửa Hà Nội dày đặc, chập chùng, muôn vàn như vậy.

Chưa từng bay trên Hà Nội ban đêm bao giờ dưới biển sao tháng bảy hắng hả láp láng, chưa từng bao giờ cái hội đèn, hội lửa của Hà Nội lại hiện ra trước mắt tôi lung linh chập chùng như vậy. Mỗi ánh đèn của Hà Nội đâu đó là một điểm lân tinh. Muôn vàn lân tinh của Hà

(XEM TIẾP TRANG 47)

ĐƠI GÔ GE

VIẾT VỀ VĂN MINH CHIU CHƠI
CỦA NGƯỜI NGỘM ĐỊA CẦU
VÀ GIAO CHÌ

TÈ ĐÈ

NHỮNG « LOAN MẮT NHUNG » CỦA HÀ NỘI

Trong làng giang hồ, phải nói cao bồi Hà nội mới là những du dãng có «mắt nhung» như Loan mắt nhung của Nguyễn Thụy Long ! Cao bồi Hà nội mới là những tay có tâm hồn, một thứ tâm hồn phong lưu mà thượng, bay bướm, lá lướt.

Họ không phải là những du dãng kiểu «Thiên thần địa ngục» gieo kinh hoàng, chết chóc, cuồng loạn như ở Mỹ, không phải là những tên ma cô đứng bến, lấy đánh đâm, đâm chém làm nghè độ thân như ở nhiều thành phố khác trên thế giới.

Khi nói tới cao bồi Hà nội, phải phân loại du côn và «cao bồi văn nghệ». Du côn là những tay anh chị bảo vệ các nơi ăn chơi du hí chơi bài như xóm điếm, cờ bạc. «Cao bồi văn nghệ» là thứ cao bồi coi đánh đấm như một nghệ thuật, một trò giải trí kích động, thích thú.

Tôi muốn viết về loại cao bồi bay bướm thứ hai này mà ngôn ngữ Hà nội gọi là dân «Càn».

Muốn là một dân càn, không nhất thiết phải vỗ giỏi (hồi đòn) Hà nội không có nhiều lò dạy vẽ như ở Saigon bây giờ) nhưng cần phải liều, nghĩa là phải lập được những thành tích chấn động trong làng đấm đá. Một khi đã lên đến tột đỉnh, đã được giới «võ lâm» coi là tay có «siêu chưởng», dân càn thường được gán thêm một cái tên sau tên của mình như B Xoăn, B Bạnh, N Toét, Q Đen.

Chính những cái «tên đuôi» này mới là uy quyền, mới gieo kinh khủng cho những địch thủ.

B Xoăn vì mái tóc của anh chàng này xoắn tít, B Bạnh vì anh chàng có một thân hình «phi lù», toét vì mặt anh này không «nhài» là mặt nhung mà mặt viền đỏ như bị töt, đèn vì anh chàng này có nước da Mai hắc Đế ! da ám khói.

Một dân càn cũng như một Dăng gô, 1 Santana, một Ringo, cũng phải có ngựa, súng, dao, «đồ nghề».

đao chơi với dao, khóa xe đạp với khóa xe đạp. Lối đánh này thường có hẹn địa điểm để thanh toán, như kiểu thanh toán của O.K Coral. Thanh toán không có nghĩa là chơi nhau đến chết để bị lôi ra tòa, bị di tù mà chỉ có nghĩa quai nhau đến độ ngất ngư để thử tài cao thấp mà thôi. Sau trận đánh thường có một màn bắt tay rất «diệu». Trường hợp đánh nhau đến chí mạng rất hiếm, cùng làm chỉ có màn «cắt gân» là đã ghê hồn ròn !

Cao bồi Hà nội có những khu riêng, có những vùng « hoạt động riêng như cao bồi Chả Cá, Chợ Hôm, Ha Le, Đình Đại, Bạch Mai, Đầu Xảo. Những giang sơn này, những lãnh địa này do những đại hiệp, những xế xòng, những tay cao thủ cầm đầu. Những chàng cao bồi này phải «dựa hơi» những tay ác ôn hơn để dè bẽ «át giọng». Bằng Chợ Hôm dựa hơi Tự Đen, bằng Đầu Xảo dựa hơi Tý Méo, bằng Đình Đại dựa hơi đàn anh trong Đệ Tam tiểu đoàn Dù (de B.P.V.N).

Cao bồi Hà nội cũng có những điểm thanh toán, những điểm hẹn để «tỉ thí» riêng như bờ sông, sau viện Bắc Cồ, Rặng Ôi, đường Cồ Ngur, Quảng Bá, Văn Miếu, Thái Hà, hoặc trong những con đường cũ vắng người. Họ thanh toán nhau trước sự chứng kiến của hai băng đối nghịch, và có thể nói đây là một lối chơi gà bàng người rất gay cấn, hào hứng. Những đàn em ở ngoài vòng chiến được thường thức những «ngón độc» ngất ngư của cả hai đại hiệp. Một đời khi cũng có trò đánh «đòn đội», cả một băng này «chơi» với băng kia !

Cũng có khi những cuộc thanh toán xảy ra ngay trước công các trường nữ trung học như Trung Vương, Sainte Marie hoặc một trường tư như Minh Tân chẳng hạn. Những cuộc đụng độ này thường rất đẫm máu và có tính cách biếu diễn vì có chất «mai rộy».

Những pha đấm đá này không những có mục đích thanh toán mà còn là dịp để các «đại hiệp» tự giới thiệu mặt mày và «anh hùng tinh» với các em bé !

Nhưng cao bồi Hà nội không phải chỉ có biết đi «át giọng», «xin tì huyết» đi «cắt gân», họ cũng rất là hót. Những lúc không phải ra tay hoạt động họ cũng ti ti ai tinh lẻ.

Họ cũng khoái đi «cua đào», tán đào mà ngôn ngữ của Hà nội 36 phố phường là «lợn gái». Họ thường lùn quần ở Trung Vương, Sainte Marie, Tây Sơn để lẳng nhẳng theo sau tán tỉnh các em. Tây Sơn là một tư thực dành cho nữ sinh và rất nhiều em chiến, em thơm.

Dân càn cũng khoái phi phèo Lucky, 999, ở các quán cà phê như quán cà phê Nhân, cà phê Ngôn, quán nước Mụ Béo ở Bờ Hồ.

Dân càn cũng khoái chọc cảnh sát như đi xe đạp không đèn qua sở cầm Hàng Trống mà thời đó đang có chiến dịch phạt xe không đèn rất gắt gao.

Dân càn cũng khoái đánh Tây say, Tây đèn, Tây trang, kè cá Lê Dương, lối đánh Tây thường được

áp dụng lối đánh « hội chơ », đánh « hội đồng ». Những vụ đánh Tây này thường được giới xích lô yểm trợ hết mình.

Dân càn cũng khoái lối học rất nhiều trường cùng một lúc mà chẳng hề biết tiền học phí là gì, Tiền học phí là tiền dành cho quỹ thuốc lá, cà phê rồi !

Cuối cùng dân càn cũng khoái lượn, khoái lồng bông, khoái «bát pao» như giới trẻ Sài Gòn đi «trùa mắt» vào những chiều ở Catinat, Lê Lợi. Họ bát vòng quanh Bờ Hồ, hàng Trống, đường Đồng Khởi, Pháp Quốc.v.v., bởi đây là những điểm tập trung những Angélique của Hà nội.

Tôi không muốn nêu những thành tích của họ, những thành tích của những «Loan mắt nhung» Hà nội vì những hành tích của họ so với những khủn khiếp của cao bồi u dâng Saigon, cũng như tại San Francisco, Tokyo chẳng có gì đáng kể. Tôi chỉ muốn phác họa một vài nét đặc đáo, những nét để tạo nên một cao bồi Hà nội, cao bồi của xứ ngàn năm văn vật, của văn nghệ, của bay bướm, những nét đã tạo cho họ thành một thứ du dãng không giống một thứ du dãng nào trên thế giới, cũng như những tâm hồn, những bộ diệu, những ngôn ngữ Hà nội chẳng có nét nào trùng hợp những con người không phải của Hà nội !

Hà nội có lá vàng, có gió heo may, có mưa phún, có cẩm, có sấu chín, có bánh tôm Cồ Ngur, có nước chanh Mụ Béo, có phá xà của chú Tầu già cao lèn khèn như tướng Đờ-Gon đứng bán đậu phộng bên Tháp Rùa.

Những cao bồi Hà nội bây giờ đã có kẻ gục ngã, đã có kẻ ở lại, đã có kẻ lên hai, ba mai trang, đã có kẻ lên sao và cũng có kẻ đang lang bang, vợ vẫn ở Givral, Brodard, Pagode hiên hồn một phó thường dân của Saigon !

Tôi muốn trở lại thời của những B. Xoăn, B. Bạnh, Q. Đen, N. Toét nhưng không được ! Tuổi trẻ đã mất cùng với những tên của du dãng Hà nội sau cuộc di cư. Một mất mát. Một xao xuyến.

CÁO LỐI

Vì lý do kỹ thuật, truyện dài B.D.N.B. của Cung Tích Biền tạm gác lại một kỳ. Chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc.

ĐỜI

Sắp hạng chánh khách

Một điều tâm niệm của các chánh trị gia là phải nói những điều minh không nghĩ và nghĩ những điều minh không nói.

Chánh khách càng lối lạc bao nhiêu, thì những điều họ nói lại càng khác xa những điều họ nghĩ và những điều họ nói bấy nhiêu.

Chánh trị gia dở là người nói cái gì, nghĩ cái đó, nói và nghĩ giống nhau.

Chánh trị gia vĩ đại nhất, là những người không nói gì cả, và cũng không nghĩ gì cả.

Xếp hạng bằng những tiêu chuẩn trên đây, so sánh các chánh trị gia lối lạc trên thế giới hiện nay, ta có thể cho điểm như sau :

Hạng nhất : Thủ tướng Trần thiện Khiêm, con người ít nói nhất.

Hạng nhì : Tổng Thống Nixon, người nói nhiều điều khó hiểu nhất !

Hạng ba : Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, cũng nói nhiều điều khó hiểu, nhưng người nghe có thể đoán được tại sao.

Hạng tư : Phó Tổng Thống Nguyễn cao Kỳ; hay nói và thường nói buột miệng những điều minh chyện nghĩ.

Hạng năm : Ngoại trưởng Mỹ Rogers, người hay nói nhiều và thường nói đúng những ý nghĩ của mình. Dù các ý nghĩ có đòi hỏi trái ngược nhau, những điều đều thành thật cả.

Liên hiệp và chống liên hiệp

Thí dụ như cái vụ gọi là chánh phủ liên hiệp. Ông Ngoại trưởng Mỹ khi ở Saigon, đã tuyên bố : « Cương quyết bác bỏ giải pháp liên hiệp tại Nam Việt Nam. »

Tổng Thống Thiệu gật gù ! « Đúng ! Rogers thuộc bài, đáng khen ! ».

Bay sang Nhật Bản, ông Rogers vẫn giữ nguyên lập trường : « Không thể ép buộc nhân dân miền Nam Việt Nam chấp nhận một chánh phủ liên hiệp mà không do họ lựa chọn. ».

Tổng Thống Nixon giải thích ngay với báo chí : « Đó, nhất định không liên hiệp nếu không do một cuộc bầu cử. »

Sinh tử phu

ÔNG ĐẠO CÁY

Tổng Thống Thiệu cũng minh xác rằng : « Cộng Sản có thể buông súng và nạp đơn xin ứng cử » nếu họ đủ giấy tờ hợp lệ quân địch, không thiếu thuế, tu phép lý lịch mẫu số 2 số 3 vân vân, điều này Tổng Thống thấy không cần nói ai cũng hiểu.

Được hỏi lại : có phải ngại chấp nhận giải pháp liên hiệp qua bầu cử không, Tổng Thống nhất định lắc đầu :

— Không, không, không ! không bao giờ tôi chấp nhận những người chủ trương liên hiệp ra ứng cử.

Tiếp tục theo dõi Ngoại trưởng Rogers. Khi bay tới phi trường Luân Đôn, ông Rogers tuyên bố : Không thể chấp nhận chánh phủ liên hiệp khi mà cộng sản nhất định còn từ chối sự có mặt của 2 ông Thiệu Kỳ ».

Ông Nixon chủ thích « Đó, chúng tôi ủng hộ chánh phủ Saigon đến cùng ». Ông Ngoại trưởng Rogers, khi bước xuống phi trường ở Mỹ lại tuyên bố rằng : « không bao giờ liên hiệp với cộng sản nếu họ không chịu nhận một số nhân vật về phía chánh phủ Thiệu, Kỳ chứ không phải cả hai ông ấy ».

Phê bình lời tuyên bố trên, Tổng thống Nixon nhún vai : Mỗi nhân viên, trong chánh phủ có quyền có ý kiến riêng của họ ».

Được đà, phát ngôn viên Bach Cung là Ziegler phát ngôn rằng : « Kể ra thương thuyết để lập một chánh phủ liên hiệp cũng được. Đầu cần phải đợi bầu cử ».

Lý do sau cùng là sau ba năm trên ngòi chòi làm Nghị sĩ, hinh tự Hiến càng ngày càng xa quan chúng công giáo di cư ủng hộ mình. Trong lúc đồng bào công giáo di cư cũng lao đao vì kiem truc như ai, thì ông nghị Hiến mỗi ngày một mập, một sang trọng, giao du với bọn công tử, con nhà giàu như Hoàng kim Lan, mỗi đêm tiêu cả triệu bạc trong tiệc tùng vũ trường, phòng ngủ.

Trong tất cả liên danh Đại Đoàn kết khóa trước, chỉ có 1 nghị sĩ đang mặt là Bùi Văn Giải. Ông này có làm việc thực sự cho dân công giáo Miền Trung, dám tố chánh quyền và không chạy áp phe, không làm giàu bằng chánh trị.

Kỳ ứng cử này, nghị Hiến gạt mòn ông Bùi Văn Giải ra. Vì đã có những công tử cờ Lân Vàng bỏ tiền thê châm chém chô rồi !

Với những dòng chí mới như công tử Lân Vàng, không biết ông Nghị Hiến sẽ lập chiến khu với ai ? Đồng bào Công giáo đã chiến đấu kham khổ ở khu Tự Vệ Phát Diệm, làm sao có thể đứng chung hàng ngũ với các em ca ve của công tử Lân Vàng được ?

Cho nên cái chiến khu của cha Hoàng Quỳnh có thể làm nên chuyện chờ chiến khu của nghị xi gà và công tử khiêu vũ thì khó lắm vậy !

Chánh trị và tiền

Đến mùa bầu cử, là người ta lại nói đến tiền. Dù dài_pb thanh luon luôn hát hóng hô hào rằng :

Nữa là ở Việt Nam.

Nữa là những ứng cử viên xác khô trop lạnh từ thời cũ Ngò, chuyên mòn qui lạy Ngò, tòng tông và bà cố, bây giờ lại được tô son điểm phấn đem trưng bày đấu giá.

Nếu không lấy bạc đè người thi làm sao nuôi hy vọng đắc cử ?

Một điều khốn khổ cho chúng ta là cái bọn ma đầu lấy bạc đè người đó lại có hy vọng hơn cả những người có tám huyết, có thành tích chiến đấu. Bởi vì với tiền bạc sẵn có, bọn chúng tìm cách lũng đoạn cả bộ máy bầu cử của nhà nước (tức là của quốc dân). Năm 67, 1 công tử nhà giàu ở Saigon ra ứng cử ở Gia Định, đã đi mời các viên chức xã ấp trong đơn vị về khách sạn riêng, đãi đằng ăn ngủ lu bù. Rồi tặng riêng mỗi vị một chiếc xe Honda chạy. Sức mấy mà mấy ông láng này không nói nhỏ bà con cô bác bỏ phiếu cho anh nhân. Và bà con cô bác thì lại có tật sợ các ông láng, bảo sao nghe vậy !

Cuối cùng chỉ còn một đám cử tri hy vọng đánh lại được bọn ma đầu. Đó là đám cử tri có suy nghĩ, có lựa chọn và đám tự bảo vệ quyền tự do lựa chọn.

Nhưng khốn nỗi, đám cử tri, này lại hay thờ ơ không đi bỏ phiếu.

Đúng như người ta đã nhận xét : « Các ứng cử viên tồi được đắc cử là nhờ các cử tri tốt không đi bỏ phiếu ! »



Nhà may TRANG

CHUYÊN MAY Y PHỤC PHỤ NỮ

Đặc biệt tay Raglan hợp thời trang
Việc làm cẩn thận, nhanh chóng — Giá Hợp

32, Đinh Tiên Hoàng DAKAO

SAIGON

BƯỚM

VUỢT NGỤC

(Tiếp theo ĐOÀN 45)

Bản dịch của PHAN HUY CHIỀM

— Thôi, Cuic Cuic, chúng ta không nói chuyện cũ ấy nữa. Còn tao với mày thì cùng hứa với nhau rằng sau khi đã được tự do ai muốn làm gì thì làm không có sự bắt buộc gì với nhau cả.

— Được, Bướm à ! Tao xin giữ lời.

— Vậy sau này mày định sẽ làm gì ?

— Tao sẽ mở hàng ăn vì tao làm bếp giỏi lắm và con nó là chuyên môn nấu mì phở Tàu.

Câu chuyện này thật là lý thú, nên tôi thích trêu ghẹo thằng Cuic Cuic cho vui thêm.

Thằng Chocolat giữ đúng lời cam kết : 5 ngày sau tất cả chiếc thuyền và dụng cụ, thực phẩm đều đầy đủ sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn việc báo cho thằng cự tay biết thôi. Chocolat nhận lãnh việc ấy và hứa sẽ dắt nó ra thăng nơi thuyền đồ. Chocolat cho chúng tôi một hộp sơn đen để trước giờ khởi hành thì kẻ chữ K.no 21 vào mũi thuyền, số này là của một chiếc thuyền đánh cá đã quen đi đêm theo dòng sông Kourou ra biển đánh cá. Để tránh sự nghi ngờ của bọn lính canh gác hải đăng nên chúng tôi phải kẻ số hiệu giả mạo lên mũi thuyền.

Giờ khởi hành được quyết định vào 7 giờ chiều tối mai. Ngay từ 5 giờ chiều hôm ấy chúng tôi sẽ từ nhà ra đi cho sớm sửa.

Sau khi kết thúc các việc, chúng tôi lại trở về nhà nghỉ ngơi cho tôi chiêm mai. Suốt dọc đường Cuic Cuic cõng con heo trên vai, mỗi lần lầm bầm nói hoài :

— Thế là tôi sắp ra khỏi được ngục tù. Nhờ ở mày và ở anh Chang mà tao được tự do. Tao hy vọng đến một ngày kia người Pháp đi khỏi xứ Đông Dương, tao sẽ được trở về sinh sống trên quê hương của tao.

Sau khi nó thấy tôi có vẻ hài lòng về chiếc thuyền vừa mua được, nó tỏ ra vui sướng nhảy nhót như con sáo xậu. Đêm này là đêm cuối cùng tôi ngủ trên móm đất này và tôi cũng hy vọng là đêm cuối cùng trên đất Guyanne.

Tôi liền đề kiểm soát thuyền bè và các dụng cụ. Tất cả đều đầy đủ chu đáo. Tôi liền thanh toán tiền song với thằng Da Đen này. Nó thật là một con người chân thành và phán minh. Vì nó đã thường nhìn thấy người ta quá tàn nhẫn với bọn tù nhân tới mức nào, nên nó tỏ ra nhiệt tâm giúp đỡ ba chúng tôi thoát khỏi cái địa ngục này.

Tôi cất lời chào từ biệt nó :

— Thôi ! Chào vĩnh biệt Chocolat nhé. Chúc cho anh và cả gia đình gặp nhiều may mắn !

— Cảm ơn anh nhiều lắm !

VĨNH BIỆT TÙ NGỤC

Vượt ngục với bạn người Tàu

Tất cả chúng tôi xuống thuyền, tôi xuống cuối cùng. Thằng Chocolat ở trên bờ đầy mạnh thuyền của chúng tôi ra phía sông. Cuic-cuic và tôi mỗi người bơi bằng một chiếc chèo kép. Chưa tới 2 giờ chúng tôi đã qua hết đầm lầy và thuyền đã trôi giữa giòng sông.

Trời đã mưa từ hơn một giờ rồi. Ba người chúng tôi mỗi người quàng một bao vải quét sơn.

Nước sông chảy cuồn cuộn rất mau. Nhờ con nước xuống mạnh nên chỉ trong 3 giờ thuyền chúng tôi đã qua thoát 2 ngọn hải đăng và lao ra khơi nhanh như một mũi tên. Và thoáng một chốc đã ở cách bờ xa lắm. Nhìn ra đằng trước cách đó 40 cây số tôi đã thấy ngọn hải đăng trên đảo Royale.

Vừa mới 13 ngày trước đây tôi còn ở trên đảo Diabie nằm đằng sau chiếc hải đăng này. Một cuộc vượt biển ban đêm mỹ mãn như thế này mà tôi không thấy hai thằng bạn đồng hành Á Đông tỏ ra ti vui sướng nào cả. Bọn con Trời này không phát động tâm tình cùng một kiều như người da trắng chúng ta.

Tới lúc thuyền ra được ngoài khơi rồi tôi mới nghe thằng Cuic Cuic bình thản nói :

— Chúng ta ra được khá quá nhỉ !

Thằng cự tay nói tiếp :

— Phải rồi chúng ta ra tới ngoài xa này rồi mà chẳng gặp sự gì khó khăn cả.

Lần này tôi ra biển mà chẳng có địa bàn. Sau nhiều lần thử thách trong những cuộc vượt ngục trước kia, chiều hướng mặt trời, mặt trăng, sao và gió. Chiếc thuyền buồm của tôi tốt quá nên tôi lái thẳng ra biển cả mà không sợ hãi gì hết.

Trong 6 ngày đêm mặt biển rất động, nhưng không có mưa to gió lớn. Bây giờ thuyền tôi quay mũi về

phương tây. Cuic-Cuic và Văn Huê là hai bạn đường tôi hảo của tôi, bởi vì họ không bao giờ phản nàn với tôi về thời tiết cả mặc dầu gió to sóng cả, ngày nóng đêm lạnh làm cho thân thể vô cùng khó chịu. Chỉ có điều đáng trách họ là không bao giờ họ dám cầm giúp tay lái cho tôi ngủ yên 1 giấc. Nhưng được cái hay là mỗi ngày họ làm cơm ăn ngon lành ba bữa bữa. Bao nhiêu gà vịt đều lăn lượt bị thủ tiêu hết sạch. Hòm qua trong lúc vui đùa tôi hỏi thằng Cuic Cuic :

— Thế hôm nào chúng ta thịt con heo này ?

Nghe tôi nói vậy, nó run bắn người lên và van lợn :

— Con heo này là bạn chí thân của tao. Trước khi chúng mày định ăn thịt nó thì hãy thịt tao trước đi đã !

Hai bạn đồng hành chăm lo cho tôi rất chu đáo. Họ nhặt cả hút để nhường thuốc lá cho tôi, luôn luôn bụng lại cho tôi nước trà nóng cùng các thứ.

Đến hôm nay là ngày thứ 7 tôi ở ngoài khơi rồi. Người tôi mệt mỏi khó chịu quá rồi. Ánh nắng mặt trời nóng như lửa. Hai thằng bạn Tàu của tôi cũng bị cháy đỏ suối người. Tôi đánh liêu buộc chặt tay lái và dương buồm thấp xuống, để ngủ một giấc kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Đột nhiên tôi tỉnh dậy vì thấy mặt mát lạnh như nước biển vỗ lên, thì ra thằng Cuic Cuic đã bới xà bông lên mặt tôi rồi cạo hết bộ râu xòn của tôi trong khi tôi đương ngủ say mê.

Kia ở trên cao trước mặt tôi một khinh khí cầu xuất hiện. Lần đầu tiên trên đời tôi trông thấy nó. Nó quay mũi tiến về phía chúng tôi, hình ảnh nó to lớn dần dần rồi không đầy 20 phút nó đã ở trên đầu chúng tôi. Cuic Cuic và thằng cự tay mắt ngơ ngác nhìn lên rồi tranh luận với nhau thao bát tuyệt bằng tiếng Tàu.

— Trời ơi ! Tao yêu cầu chúng mày nói bằng tiếng Pháp đi cho tao hiểu chuyện với chứ !

Quả khinh khí cầu xuống thấp dần rồi quay vòng ngay trên đầu chúng tôi. Những người ngồi ở trên lấy cờ ra làm hiệu, nhưng chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Chán chê rồi nó quay đầu bay đi mất. Độ một giờ sau thì một chiếc phi cơ tới lại bay vòng quanh trên đầu chúng tôi nhiều lần. Rồi cũng bay đi biến dạng.

Đột nhiên gió thổi mạnh, biển động dữ. Xung quanh chìm trời phong quang, nền không sờ có mưa bão.

Thằng cự tay kêu mọi người nhìn ra phía có một bóng đen xuất hiện. Hắn đoán ngay rằng đó là



THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG midol tri các chứng đau nhức NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG CÂM, CUM, ĐAU LÚC CÓ KINH
Có bán tại các nhà thuốc Tây

một chiếc tàu biển. Đúng thế, một giờ sau, chúng tôi thấy rõ hình ảnh một chiến hạm đương tiến thẳng về ngả chúng tôi với tốc độ kinh khủng. Tôi sợ nó đâm vỡ tan tành chiếc thuyền buồm của chúng tôi. Khi nó tới gần tôi nhận ra rõ là một chiến hạm phóng thủy lôi bỏ túi mang tên là Le Tarpan. Nó chạy một vòng ra đằng sau rồi từ từ tiến rập sườn với chiếc thuyền buồm của tôi. Tôi nhìn thấy một đoàn thủy thủ mặc binh phục màu xanh kiêu Áng Lê đứng trên boong tàu. Rồi một quan gọi loa bảo chúng tôi dừng thuyền lại.

Tôi liền bão Cuic Cuic hạ tất cả các buồm xuống cho thuyền trôi thật chậm.

Viên Hạm trưởng gọi loa hỏi tình trạng tư thế và nguyện vọng của chúng tôi. Tôi liền đáp lại rằng chúng tôi là những tù nhân vừa trốn thoát khỏi ngục thất của người Pháp và chúng tôi muốn đi tới xứ Honduras thuộc Anh quốc.

Viên Hạm trưởng trả lời là không được và ra lệnh cho chúng tôi phải đi tới Đô thị Georgetown, thủ phủ của quần đảo Guyanne thuộc Anh. Thế rồi trong chốc lát một chiếc xuồng máy tách rời ra khỏi chiến hạm với một thủy thủ hoa tiêu chạy tới bám sát vào sườn chiếc thuyền buồm của tôi. Viên hoa tiêu này nhảy sang thuyền tôi rồi dơ tay nắm lấy tay lái giữ quyền điều khiển. Anh nhá nhanden móc túi lấy thuốc lá ra biếu chúng tôi mỗi người một gói.

Tôi thảm thoi ngồi trong thuyền lẳng lặng suy tư : Lần này là lần tôi vượt ngục thành công vĩnh viễn. Từ hồi khởi sự cuộc đại chiến không còn có luật trao đổi các tù nhân vượt ngục về nguyên quán nữa. Bây giờ tôi thật là người tự do rồi, tự do hoàn toàn, tự do vĩnh viễn... Toàn thân tôi bốc nóng lên, hai mắt tôi dũng dung với những giọt lệ rớt ra vì xúc cảm.

Tới 16 giờ thuyền chúng tôi quặt vào một con sông rộng lớn Demerrara River.

Sau 20 cây số dài và qua một khúc ngoặt, một đô thị huy hoàng hiện ra trước mắt chúng tôi : Đô thành Georgetown. Dưới bến sông toàn là chiến hạm và tàu vận tải quân sự, trên bờ thi toàn là lô cốt, các ô trọng pháo và các đòn binh canh gác. Khách bộ hành trên đường phố thi toàn là binh sĩ.

À ra chiến tranh đã xảy ra từ 2 năm nay rồi mà tôi không biết gì cả.

Thuyền của chúng tôi được dắt vào đậu ở một bến quân sự. Chúng tôi lèn lượt lên bờ. Thằng Cuic Cuic vẫn ôm con heo đen của nó. Vẫn Huê tay sách một cái giò đựng quần áo, còn tôi thì di tay không.

Viên Thiếu tá Hải quân mà tôi đã có dịp đối thoại khi ông ta ở trên chiến hạm Le Tarpan tới đón chúng tôi. Với thái độ hòa nhã ông bắt tay tôi rồi hỏi :

- Các anh mạnh khoẻ cà chờ ?
- Thưa Thiếu tá, chúng tôi bình an cả.
- Thế tốt rồi. Nhưng dù sao các anh cũng phải tới bệnh xá để các y sĩ tiêm chích cho các thứ thuốc phòng ngừa.

(CÒN TIẾP)

Vừa đúng bốn mươi ngày sau hiệp ước Geneva 54, tôi rời Hà nội. Chuyến bay chở chúng tôi cất cánh lúc 5 giờ sáng từ phi trường Gia Lâm. Hà nội ở phía dưới được chiếu sáng bằng những hàng đèn ngang dọc nhưng bóng đèn đèn lại ở nhiều nơi đã xóa nhòa hẳn hình ảnh thành phố. Tôi cố tìm Hồ Gươm một lần chót, nhưng không thấy. Rồi những hàng đèn vàng vọt yếu ớt trôi lùi dần vào một vùng bóng tối mèm mông. Từ phút đó, tôi nghĩ tới Sài Gòn, một nơi xa lạ mà tôi sắp đặt chân tới. Hà nội đã thực sự trở thành quá khứ và tôi bỗng rơi không thắc mắc. Trước giờ máy bay cất cánh, một số người cùng đi chuyến với tôi khóc một cách mủi mẫn.

Tôi hết sức ngạc nhiên về thái độ này nên không nghe thấy một gã đội da đen đang gọi. Gã có vẻ giận dữ bước thẳng tới chỗ tôi đứng. Bộ tịch gã khiến tôi nghĩ ngay tới trường hợp tôi có thể bị xóa tên trong chuyến bay. Và, tôi lo lắng một cách thực sự.

Nhưng gã chỉ nhở tôi xách dùm lên máy bay chiếc và li của một bà cụ. Mới khoảng hai giờ trước, khi ngồi uống cà phê tại một sạp nước phía sau Tòa Thị chính, tôi còn lẩn vẩn trong đầu một ý nghĩ : Hay là ở lại ? Tôi không hiểu tại sao lại có ý nghĩ đó, nhưng quả thực tôi thấy hơi buồn vì sẽ phải xa hẳn Hà nội.

Tuy vậy, tôi vẫn trở lại Tòa Thị Chính, vẫn leo lên xe để rời Hà nội. Đoàn xe ngược về khu Tràng Tiền chạy một vòng quanh Hồ Gươm rồi mới hướng sang phía cầu Long Biên. Khi băng ngang nhà Thủ Tạ, tôi nghe có nhiều tiếng súng nổ khoảng cuối đường hàng Trống. Một người ngồi kế bên thì thào « chắc lại có cướp rồi ! ». Những vụ cướp xảy ra mỗi ngày một nhiều hơn từ sau khi đình chiến. Nhưng từ lúc bước lên xe, tôi cảm thấy rõ rệt là mình không còn liên hệ với Hà nội nữa. Ý nghĩ ở lại chỉ đến trong một thoáng và đã biến mất ngay. Tôi nghe câu nói của người kế bên không với một thắc mắc nhỏ nào. Điều tôi nghĩ tới lúc đó chỉ là những món hành lý mang theo. Vỏn vẹn tôi chỉ có hai bộ quần áo và một chiếc vòng cổ bằng bạc. Chiếc vòng này do mẹ tôi sắm cho vào năm tôi ba tuổi và tôi đã đeo nó cho tới năm tôi mười ba.

Suốt bốn năm chạy loạn tôi đều giữ nó ở bên mình cho tới khi về Hà nội, mới ném vào một hộp tủ. Buổi chiều, khi soạn lại những món đồ có thể mang theo, tôi tìm thấy nó. Hà nội với tôi không có một ràng buộc tình cảm nào, ngoài chiếc vòng bạc này. Tôi gọi chiếc vòng trong ý nghĩ sẽ có mẹ tôi đi theo tôi. Tôi dự định khi vào tới Saigon sẽ lập một bàn thờ nhỏ để thờ mẹ tôi. Tôi nhâm nhán lại cổ họng dung nét mặt của mẹ tôi với hy vọng có thể tự vẽ được một bức chân dung. Vì thế, tôi đã không rõ đoàn xe vượt cầu Long Biên lúc nào. Mãi khi nghe tiếng người òn ào xung quanh, tôi mới mở mắt ra và thấy xe đang chạy vào phi trường Gia Lâm. Dự tính đầu tiên đặt vào chuyến đi xa đã tạo thành một khoảng cách giữa tôi và Hà nội. Ít nhất cũng 3 năm sau đó, Hà nội hầu như không gọi tên trong

BÓNG MÁT HÀ NỘI



UYÊN THAO

ó tôi một ý nghĩ nhỏ nhoi nào. Đôi lần khi đọc những bài báo viết về Hà nội, tôi cho rằng người viết có vẻ lầm cầm. Tôi không thể gán cho những nhớ thương của người viết một ý nghĩa nào, ngoại tình chất vỡ ván. Những chuyện biến hàng ngày trong đời sống trước mắt buộc tôi lập luận một cách giản dị rằng thời giờ vòi cúng quý báu nên không thể phi phạm vào những chuyện khác giò thương mây.

Nhưng tôi đã sống ở Hà nội như nhiều người khác từng sống ở Hà nội.

Dĩ vãng có thể lảng sâu trong một thời khoảng nào đó, có thể lu mờ như một vì sao nhỏ bị mây đen bao phủ. Và khi mây bay đi, sao lại chiếu sáng, tiếp tục chiếu sáng. Cho nên, tôi không cất rời Hà nội khỏi ý nghĩ của mình.

Vào một đêm cuối năm trên đỉnh đèo Mang Yang, tôi đã thấy đời sống Hà nội bùng hiện. Trong cái lạnh lẽo người trên đỉnh núi cao lối tâm sự của người lính đã xô tôi xuống vùng đồng bằng thường nhớ.

Gương mặt gân guốc sạm đen của người lính không mang một góc cạnh sắc mạc nào.

Anh dựa đầu vào chiếc xe bọc sắt im lặng nhìn theo lằn khói thuốc sau khi nói. Cặp mắt dữ dằn trong cơn báo động buổi chiều đã đổi

khác hẳn. Anh nói một cách bình thản, nhở nhẹ nhưng âm vang cứ tiếp nối dội lên trong óc tôi : « Mọi thèm được trở lại đời sống học trò ở Hà Nội hết sức ! ». Tôi ngỡ như chính tôi vừa nói lên câu nói đó, và thấy nhớ Hà Nội một cách lạ kỳ. Những nẻo đường, những góc phố tôi quên bẵng từ lâu, bỗng ồn ào xuất hiện. Tôi thấy thật rõ ràng chúng tôi đang dắt tay nhau rời khỏi trường Chu Văn An, sau khi thi xong môn văn đáp cuối cùng. Người bạn tôi cần nhẫn vì bị một giáo sư truy nặng quá. Chúng tôi lấy xe, đạp thẳng về khu hồ Bảy Mẫu để tìm gặp ông Hiệu Trưởng. Nghe xong câu chuyện, ông Hiệu Trưởng đã nói với anh bạn tôi « cứ tìm thẳng đó đập cho nó một trận. Bao giờ phải ra tòa, thầy lo cho hết ». Từ hôm đó ngày ngày chúng tôi gặp nhau bàn kế hoạch đập kẽ đập truy bạn tôi. Tuy nhiên kế hoạch không bao giờ được ứng dụng, bởi khoảng vào một tuần sau, chúng tôi vẫn có đầy đủ trên danh sách thi sinh trúng tuyển. Sau khi xem bảng, chúng tôi đã nhau lên Cồ. Ngư ăn bánh tôm và ngồi bên bờ hồ Trúc Bạch bàn chuyện tương lai. Anh bạn tôi dự tính sẽ ghi tên vào trường thuốc để trở thành bác sĩ. Anh lập luận rằng đi dạy học có nhiều điều thú vị, nhưng cũng có thể gặp rắc rối ngay với học trò của mình. « Phải đánh nhau với học trò thì chẳng ra cái quái gì ! ». Anh đã nói một câu tương tự như

Thể: Riêng tôi, tôi không thích chọn nghề thầy thuốc. Từ niên khóa trước, một giáo sư đã khuyên tôi nên vào Đại học Khoa học, nếu đậu xong Tú tài. Tôi tin lời khuyên của giáo sư nên không hề thắc mắc về việc sẽ lựa chọn trường nào trong thời gian sau.

Bây giờ chúng tôi gặp nhau tại đây, anh bạn tôi
đã không mặc áo thầy thuốc, cầm ống nghe mà mặc
đồ trang, làm lính giữa tiền đồn giữ một vùng núi rừng
heo hút. Tôi cũng chẳng bao giờ được đặt chân vào
đại học, chẳng bao giờ được làm quen với những
phương trình, những công thức vẫn được nghe nói
tới.

Khi rời Hà nội, chúng tôi không nghĩ tới sự thay đổi này. Trong bọc hành lý của tôi còn có một cuốn sổ tay. Anh bạn tôi là người viết trang đầu của cuốn sổ đó đã hẹn tôi sẽ gặp nhau tại Sài Gòn để thực hiện những điều dự định. Suốt khoảng thời gian cuối cùng sống tại Hà nội, chúng tôi vẫn thường gặp nhau, khi thì ở phòng thông tin Bờ Hồ, khi thì ở quán Mụ Béo, khi thì ở Quốc Tử Giám. Chúng tôi nồng nàn chờ đợi mau tới ngày rời Hà nội.

Ngay giữa trung tâm thành phố này, chúng tôi đã thấy Saigon mới là nơi gần gũi với mình, Saigon nói là tương lai của mình. Bây giờ, từ một địa điểm cách Hà nội hơn hai ngàn cây số, chúng tôi lại ao ước được trở về Hà nội, ao ước được sống lại đời sống của Hà nội đã qua.

Tôi chợt nghĩ ra rằng khi rời Hà Nội, chúng tôi đã có sự tròn đầy của tuổi trẻ. Cánh tay chưa biết mỏi và khối óc còn đầy áp những tư tưởng lạc quan khiến chúng tôi khinh mạn hết thảy. Đường trường lai của chúng tôi được phác họa bằng một nhiệt tình đã trải rộng cùng khát khao không chứa một chỗ trống nào cho dỗ vắng len chán.

Khi chúng tôi gặp lại nhau, mươi một năm đã trôi qua. Trọn vẹn nhiệt tình của chúng tôi đã bốc cháy dưới ánh nắng của miền Nam. Cuộc thi đấu không tạo cho chúng tôi một bóng mát để vâng nào khi cần một nơi dừng nghỉ. Và chúng tôi đã phải quay về Hà Nội của ngày xưa, Hà Nội của những ngày học trò sẵn sàng chống lại cả những ông thầy nghiêm ngặt nhưng lúc nào cũng ước mơ được trở thành một người làm nổi những điều lành.

Buổi sáng hôm sau những điều làm Pleiku, tôi đã hỏi người lính: « Có lúc nào cậu ng là cậu cũng đang hành nghề bác sĩ với cây súng không? » Người lính trả lời bằng một nụ cười mà tôi không hiểu được đích xác. Trước khi xe chuyền bánh, anh chỉ bảo tôi: « Nếu có dư tiền gửi lên đây chút đỉnh, Linh rách lầm! » Đường như tôi cũng trả lời anh bằng một nụ cười. Cuộc gặp gỡ ấy bày giờ cũng trở thành một chuyện dĩ vãng. Vì từ đó, năm năm đã qua. Người lính gửi tiền đồn Mang Yang chắc đã đổi đi nơi khác hoặc cũng có thể đã phải nhận số phận của người cam sưng ngoài mặt trận.

Trong cả hai trường hợp, tôi không rõ anh có
còn giữ ước vọng được trở lại đời sống học trò Hà
nội, tới giây phút cuối không. Riêng tôi, Hà nội
cũng không còn là bóng mát nữa, dù là một bóng
mát trong ảo tưởng. Điều duy nhất cho tới bây giờ
tôi còn nghĩ tới chỉ là: tôi vẫn chưa lập xong băn-
thờ nhỏ dự định ngày nào. Chiếc vòng bạc tôi đem
theo khi rời Hà nội đã thất lạc. Hà nội, Sài gòn
hay bất kỳ một vùng trời kỷ niệm nào khác có
nghĩa quái gì trước mắt mắt ấy. Tôi vẫn mong mẹ
tôi còn luôn luôn có mặt bên tôi. Nhưng ước mong
đó có thành một tội ác đối với người đã khuất?



«Ольга»

dò'i

LƯ HỒ

HÀ NỘI CÓ VẺ HÒA BÌNH !!!

Mặc dầu không ngót được nhắc nhở tới qu
báo chí, dài phát thanh, các bảng cáo thị, chiế
tranh cũng vẫn phải nhường bước phần nào ch
cuộc sống hàng ngày của ngót 1 triệu thị dân H
nội ngày nay với những vui, buồn của nó.

Báo chí Bắc Việt không ngày nào là không tràn ngập những thiên phóng sự, tin tức đầy đủ chi tiết về các trận đánh đang diễn ra cùng một lúc tại biên giới Nam VN, Lào và Kampuchia. Tuy nhiên tờ nào cũng phải dành chỗ cho những mục thông tin như văn nghệ, thể thao, hội họa, ngửa thao định dưỡng. Mục canh nông mới đây mở chiến dịch khuyến khích nhà có vườn nên nuôi gà tây được tán tụng là một loại gia cầm không kén ăn không cần phải chăm sóc mà lại rất nhiều thịt. Nghề nuôi gà tây là cả một sáng kiến mới mẻ ở B.V, bởi vì người Việt có bao giờ tiêu thụ giống gà này trong thời bình đâu.

Mục y học thường thức trên một tờ báo mờ
đây đăng thư một bà hỏi thăm về thuốc ngừa thai
ngày nay được nhà cầm quyền Hà Nội nhận là hợp
pháp và thông dụng. Thuốc viên ngừa thai của Tây
Phương không có bán ở BV vì quá đắt mà không
tiện dụng, nhưng thiếu gì phương pháp ngừa thai
khác chắc hẳn không kém phần công hiệu vì mức
sinh sản đã giảm sút trông thấy từ 34 phần ngàn
năm 1960 xuống 25 phần ngàn trong toàn quốc và
18 phần ngàn tại thủ đô Hà Nội trong năm 1969.

* Trong lãnh vực văn chương, các cây bút chuyên việc điềm sách đang đua nhau để kích tội bời họ tác phẩm mới ra lò. Hai tác giả, mặc dầu đều nhìn nhận là lớp người trẻ có thiên tài, vẫn không tránh được cái tệ thiếu khách quan và xa rời thực tế. Vớ kịch «Đầu Xuân» của Xuân Trinh khơi động

sự xung đột giữa thế hệ già và thế hệ trẻ, giữa một cụ chủ tịch hợp tác xã nông nghiệp và đám xã viên trẻ tuổi. Cuốn tiểu thuyết «Đường Xuyên Mây Núi» do Nguyễn Khai trù tác, thuật chuyện một đại đội công binh phụ trách tu sửa và bảo vệ đường mòn Hồ chí Minh.

Hà nội có ngọt chục rạp xinê, thường chiếu phim các nước anh em như Bắc Cao, Nga Sô, Hung gia Lợi, phim nào cũng giữ ngôn ngữ nguyên xứ trong khi một xướng ngôn viên đọc lời đối thoại và bình luận trong phim bằng tiếng Việt gọi là thuyết minh từ phòng chiếu phim qua hệ thống loa. Vé vào cửa là 5 đồng BV tức 3 phật lăng.

Bóng tròn vẫn là môn thể thao được hâm mộ nhứt ở BV. Mỗi khi có trận đấu, khán dài có thể chúa được 25 ngàn người đông nghẹt những người, gặp những trận hay giữa những đội banh nồi tiếng, cầu thủ phải biều diễn lại trận đấu cho trẻ em coi sau khi người lớn xem xong trận đấu chính thức, môn bơi lội vừa sản xuất một kỳ tài là Ngô chí Thành hôm chủ nhật vừa qua đoạt giải quán quân bơi 22cs với kỷ lục 5 giờ.

Món phở ngày nay rất còn thịnh hành, ở Hà Nội đi đâu cũng thấy nhan nhản những gánh phở rong và hàng phở. Tuy nhiên, vì gạo hiem, bán bông, bánh phở được thay thế bằng mì sợi.

Thịt bò và thịt heo cũng được nhà nước bán theo khầu phần nên chỉ có phở gà hay phở vịt mà thôi, tuy nhiên hàng phở nào cũng đầy ắp thực khách. Cũng như nghề bán phở, các nghề buôn thúng bán mèt ở các chợ như trái cây, rau tươi, gia cầm đều được coi là ngón buôn bán tự do hợp pháp, có lẽ vì hệ thống xã hội chủ nghĩa của nhà nước cảm thấy giới này mỗi ngày chỉ kiểm được vài xu lãi và không đủ sức cạnh tranh với các cửa hàng quốc doanh. Các tiệm ăn đều do chính phủ mở, ai muốn vào ăn phải mua vé giá 3 các đè hưởng thụ một bữa cơm đồng loạt.

Hà nội không mặc phải nạn không khí ô nhiễm
đang hoành hành tại các thành thị khắp thế giới.
Tuy vậy; mỗi ngày hai buổi đi làm và tan sở, phố
phường chật ních những xe đạp. Hà nội có tới 200
ngàn chiếc, kè ra cũng là một mối nguy cho người đi
bộ phải băng qua đường.



COTRACYN

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

SỰ CÔNG HIỆU MẠNH LIỆT CỦA

2 TRỰC SINH (TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)

3 KHÁNG SINH (SULFAMIDES)

SINH-TỐ B12

Tại bệnh:

BẢN NÓNG - BẢN CUA
THƯỜNG HÀN
CẨM HO. SƯNG PHỔI

NHIỄM VI-TRÙNG:

- GHẺ LỞ LOÉT - VẾT ĐAU
- SƯNG MÙ. LÂM ĐỘC

VIÊN NGỌT
DỄ
UỐNG

**CÓ GÓI THUỐC BỘT
RIÊNG CHO TRẺ EM**

**ĐỂ TRONG GIẤY THIẾC
CÓ HÌNH THẤI TÍM**

COTRACYN
HADZER

COTRACYN
HADZER

K.N.SD

84 M-BYT-QCDP



KIM NHẬT viết

MƯỜI LĂM NĂM MIỀN BẮC (1955 — 1970)

Cuộc kháng chiến chống Pháp của toàn dân VN qua 9 năm (1945-1954) được kết thúc bằng hiệp định đình chiến chia đôi đất nước, ký kết tại Genève. Đó là một điều không ai ngờ đến, không 1 người dân VN nào chấp nhận.

Không ai ngờ, không ai chấp nhận nhưng nó vẫn cứ đến. Bởi những người đại diện cho chính phủ Việt Minh, cướp chính quyền, đại diện cuộc kháng chiến của toàn dân tại hội nghị Genève 1954 là Phạm Văn Đồng. Tạ quang Bửu v.v. là những người CS.

Họ chỉ đại diện quyền lợi cho C.S. nên họ không màng đến quyền lợi và nguyện vọng của toàn dân VN âm mưu cấu kết với Pháp trong sách lược xích hóa nốt miền Nam, tiến tới lấn chiếm trọn vùng Đông Nam Á và thế giới.

Vậy là Việt Nam bị chia đôi, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến Nam Bắc. Miền Nam thuộc Pháp quản

lý. Miền Bắc thuộc Cộng Sản kiểm soát. Bỗng chốc, công lao kháng chiến của toàn dân Việt Nam thuộc về mọi tầng lớp, xu hướng chính trị, tôn giáo v.v.. bị C.S cướp đoạt làm công lao riêng của mình. Rồi những cuộc tập kết, di cư vĩ đại nhất lịch sử xảy ra.

Và từ ấy đến nay, miền Bắc VN được đặt dưới chế độ C.S độc tài chuyên chính với danh từ hoa mỹ « Dân Chủ Cộng Hòa ».

Trên đây là vài nét lịch sử đã qua, tạo nên bối cảnh chính trị cho « hai nước Việt Nam » và cuộc chiến tranh ngày nay.

Trật tự mới bắt đầu

Năm 1955, Chính phủ Hồ Chí Minh về Hà Nội. Nhân dân miền Bắc, sau một cuộc di cư vĩ đại hàng triệu người vào Nam, số còn lại là vì luyến tiếc sự nghiệp, lưu luyến nơi chôn nhau cất rùn không dành bô công khéo gầy dựng cả đời

và nhất là chưa hiểu Cộng Sản ngõ rẳng đó là một chế độ tự do, dân chủ, đem đến cho mọi người dân một thiên đường như họ đã từng tuyên truyền, ca tụng trong bao năm qua.

Sau khi tiếp thu miền Bắc, tờ chức xong hệ thống chính quyền chặt chẽ xuống đến tận thôn ấp, chính quyền Hà Nội liền bắt đầu Chiến Dịch Phóng Tay Phát Động Quần Chúng. Tiếp theo đó là cuộc cải cách ruộng đất trên toàn miền Bắc. Thế là một trật tự mới bắt đầu. Bộ mặt miền Bắc, thoảng cái bị thay đổi toàn diện, từ thái cực này sang thái cực khác, đảo lộn tất cả mọi nền nếp sinh hoạt cũ cũng như mọi tập tục, truyền thống dân tộc từ xưa nay.

Về tờ chức chính quyền, bộ máy cai trị từ Trung Ương xuống đến xã áp theo nguyên tắc « ĐẢNG TRỊ ». Ở Trung Ương, cơ quan đầu não lãnh đạo tối cao, ban phát mọi

L.T.G. Nhận ngày 19 tháng 8, nhớ lại cái hùng khí ngất trời trong những ngày khởi nghĩa mùa thu năm 1945, toàn dân VN không phân biệt trai gái, già trẻ bé lớn, dù mọi tầng lớp xã hội, dù mọi xu hướng chính trị, tôn giáo v.v... đứng lên chống quyền trên tay Nhật — Pháp, giành độc lập chủ quyền cho VN sau hơn sáu mươi năm bị Pháp đô hộ. Công ấy, hùng khí ấy là của toàn dân VN, của những tôn giáo, những đoàn thể, đồng phái quốc gia góp sức góp xương máu tạo thành.

Vì vậy, da soạn ĐÒI quyết định lấy chủ đề « NHỚ VỀ HÀ NỘI » để viết về vùng đất bị nhuộm đỏ, viết về người dân miền Bắc hôm nay, và nhất là « trả lại cho lịch sử, cho nhân dân VN những gì bị người ta cướp mất ».

Trong « MƯỜI LĂM NĂM MIỀN BẮC » một đề tài rộng lớn, bao quát, viết thành hàng chục quyển sách chưa chắc đã nói hết — chúng tôi chỉ nhằm giới thiệu phác qua một vài nét lớn, một vài hình ảnh, sự kiện nổi bật của đời sống nhân dân và chế độ miền Bắc qua lời kể lại của những nhân chứng và tin tức, sách báo, xuất bản ở Hà Nội.

K.N.

chính sách, đường lối là Bộ Chính Trị Đảng. Bộ Chính Trị lúc đó gồm có 7 người. Chủ tịch Nước kiêm C.T. Đảng Hồ chí Minh đương nhiên là người cầm đầu Bộ Chính Trị. Kế đó, những nhân vật kế tiếp được sắp hạng như sau : số 2 Trường Chinh, số 3 Lê Duẩn, số 4 Phạm Văn Đồng, số 5 Lê Đức Thọ, số 6 Võ Nguyên Giáp, số 7 Nguyễn chí Thanh.

Dưới Bộ Chính Trị là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng gồm có 2 bang lãnh tụ : hạng Bí thư trong Ban Bí Thư và hạng Ủy viên Trung Ương Đảng. Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng là cơ quan điều khiển, kiểm soát, thực hiện đường lối chính sách của Bộ Chính Trị quyết định đưa ra.

Song song với Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng là chính phủ và quốc hội. Nói cách khác, rõ ràng hơn, đúng hơn, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng điều khiển, chỉ huy nòng các chính phủ và quốc hội làm việc. Nội các, quốc hội là hai cánh tay của Trung Ương Đảng, trong khi Trung Ương Đảng là đầu, mặt. Nhưng tay thì ló ra ngoài đầu, mặt được che dấu bên trong, do đó, để chính phủ và quốc hội, lực hành pháp và lập pháp hoàn toàn thực thi đường lối, chính sách Đảng. Trung Ương Đảng cử những lãnh tụ của Đảng, những cao bộ cao cấp của Đảng nắm giữ toàn toàn các chức vụ lớn nhỏ trong chính phủ và quốc hội.

Nghĩa là, toàn bộ hệ thống chính quyền, hành pháp hay lập pháp đều toàn là những lãnh tụ, những đảng viên cao cấp, sơ cấp nắm hết, « nám » tuyệt đối, không một quần chúng nào được quyền nắm giữ một chức vụ chỉ huy dù lớn hay nhỏ cũng vậy. Quyền hạn thực sự ở mỗi cấp đều do cấp đó đóng vai trò quyết định.

Riêng có mấy trường hợp đặc biệt như Phan Kế Toại, Phan Anh, Dương Đức Hiền... đó chỉ là vấn đề hình thức để tuyên truyền, bên trong thì bù nhìn ngồi chơi xơi nước, không đáng kể.

Tiếp thu miền Bắc, chính phủ Hồ chí Minh tổ chức hệ thống chính quyền toàn quốc theo nguyên tắc tổ chức như trên xong, khắp các nơi trong nước, các trật tự xã hội lâu nay bị đảo lộn, thay đổi tận cội rễ. Những người cầm đầu cơ quan, những người cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đều toàn những anh rồng đen mã tấu, không biết về hành chánh, cũng không biết chuyên môn, dốt văn hóa, nói chính trị trật danh từ. Ngược lại những anh giỏi về chuyên môn, giỏi về hành chánh, trình độ văn hóa cao, học rộng biết nhiều, làm việc giỏi lại chỉ là thứ nhân viên hạng bét, chỉ biết cúi đầu làm theo lệnh của cấp chỉ huy dốt, hoạnh học, bất bέ đú điệu.

Ngôi thứ trong làng có từ nghìn xưa, « chiếu trên chiếu dưới » bị dẹp sạch, kẻ được kính trọng không phải là những cụ già, lớn tuổi, bậc cha chú mà là những « đồng chí » đảng viên. Những ngôi đình, ngôi miếu bị dỡ đi hoặc đổi thành những nơi làm việc công cộng. Cha con, anh em, vợ chồng xưng hô là đồng chí.

Rồi tất cả mọi người, từ trẻ con năm, sáu tuổi cho đến trên tám mươi, gần đất xa trời nhất định đều phải gia nhập vào đoàn thể : thiếu nhi, nhi đồng, thanh niên, phụ nữ nông hội, phụ lão, hội này, đoàn nọ, đội kia.v.v.. Nay họp, mai họp, hết họp đêm đến họp ngày, hết học, tập chánh sách, tài liệu, đến kiểm điểm, phê bình, già trẻ đều ngắt ngư vì họp hành. Đời sống cá nhân của mỗi người không còn

ĐƯỢC TÔN TRỌNG NỮA. Ngủ sớm dậy
lửa cũng bị phè binh, ăn ít ăn
nhiều cũng bị phè binh, mặc dù tốt
cũng bị phè binh, ít giao thiệp cũng
bị phè binh, không cho hàng xóm
mượn đồ đạc cũng bị phè binh,
nhất nhất, cái gì cũng có thể bị
phè binh được hết.

Riêng về các ông công chức & các
thành phố nhất định không di cư,
hoan hô chính phủ cũ Hồ, ở lại làm
việc với chính phủ cũ Hồ, dĩ nhiên
chính phủ cũ Hồ không bỏ ai cả.
Trước làm việc chỗ nào, nay làm
việc chỗ đó. Mấy ngày đầu mới
tiếp thu, chính phủ rất sẵn lòng chào
hỏi tử tế, trấn an điều này, giải
thích điều nọ. Lương tháng vẫn
lãnh đủ. Kê lanh 60 ngàn, kê 100
ngàn, kê 200 ngàn (dĩ nhiên là tiền
cũ Hồ lúc đó) trong khi những
«đồng chí» làm việc chung chẳng có
xu lương. Chẳng có xu lương
nhưng họ làm hết tất cả các việc
trong sở, để cho các cựu công chức
nghỉ khoẻ, ngồi chơi xơi nước. Dần
dà, chính phủ không thêm nói gì
đến họ nữa, công việc, các đồng
chí giành làm hết, nói chuyện với
nhau, bàn bạc hội họp to nhỏ với
nhau. Không làm gì hết mà lương
cũ lanh đều, lanh nhiều, lại không
được nói chuyện với ai, dù rằng
mấy đồng chí vẫn vui vẻ tươi
cười, cái sự quá tốt ấy của chính
phủ làm họ đậm ra sọ đến xanh mặt,
toát mồ hôi. Mấy ông công chức
cũ nhất loạt làm đơn xin hạ mức
luong rồi sau cùng thì xin «giống
như các đồng chí» nghĩa là xin
được làm việc, xin được hưởng
ngang luong như các đồng chí.

Đến chừng ấy chính phủ mới
bảo họ rằng: « hoan nghênh lắm,
nhưng cách thức, lề lối làm việc
của chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa
khác với Tày thực dân mấy ông
không quen không làm được, phải
đi học lại đã » ! Vậy là họ được đi
học... lao động cải tạo cho quen
với « lề lối mới ».

Thế là, năm 1955, năm đầu của
chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa tiếp
thu miền Bắc đã đem lại một trật
tự mới mà mọi người phải tuân
theo. Mười bảy triệu nhân dân
miền Bắc chừng đó mới chơi với,
bật ngửa ra.

**Phóng tay phát động quần
chúng và cải cách ruộng đất.**
Đi song song với việc thiết lập

trật tự mới năm 1955 ở miền Bắc
là « Chiến Dịch Phóng Tay Phát
Động Quần Chúng » Nghị quyết
của Bộ Chính Trị đưa xuống
Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng
ban ra, chính phủ và Quốc hội phải
thi hành, tập trung tất cả mọi cán
bộ từ trên xuống dưới, từ trong
Đảng ra ngoài quần chúng, từ các
cơ quan dân chính, đến bộ đội và
sau hết là các đoàn thể dân sự đi
phục vụ chiến dịch Phóng Tay Phát
Động Quần Chúng.

Đảng dạy rằng đường lối đấu
tranh của Đảng tuần tự theo từng
giai đoạn chiến thuật một. Đối với
một nước nông nghiệp lạc hậu, bị
nô lệ như Việt Nam thì giai đoạn
đầu là đấu tranh giải phóng giành
độc lập chủ quyền. Ở giai đoạn
này phải đoàn kết chặt chẽ với
nhân dân, đoàn kết với tất cả mọi
tầng lớp, giai cấp, đoàn thể, đảng
phái, tôn giáo tập trung mủi nhọn
vào kẻ thù chính là thực dân Pháp
để giải phóng đất nước. Nhiệm vụ
chính yếu và chủ yếu ở giai đoạn
này là nhu vậy. Để phát triển Đảng
cũng như nắm được hậu thuẫn
của quần chúng (95 phần 100 dân
số là dân cày nghèo) thì về kinh
tế thực hiện việc cải cách ruộng
đất giảm địa tô và tịch thu đất của
địa chủ phản động, chia cho dân
nghèo. Đối với đất của địa chủ cầu
an thì tạm mượn và «địa chủ yêu
nước» thì vận động hiến đất.

Giai đoạn thứ hai, khi công cuộc
giải phóng hoàn tất, đất nước được
độc lập rồi thì tiến lên chế độ
« cộng hòa dân chủ » hay « dân chủ
nhân dân » hoặc cao hơn một tí
là « cộng hòa nhân dân ». Ở giai
đoạn này mủi dùi đấu tranh chuyển
sang « đấu tranh giai cấp triệt để »
thanh toán tận gốc rễ bọn « tri, phú,
địa, hào » (trí thức, phú nông
địa chủ, cường hào) bởi vì bọn
đó là những thành phần phản
động, đối kháng với công nông.
Còn những giai cấp lưỡng chừng,
giai cấp bên trên như trung nông,
tiểu tư sản, tư sản dân tộc v.v...
thì thủ tiêu giai cấp.

Về kinh tế, công tác cách mạng
ruộng đất là công tác chính yếu ở
giai đoạn này. Một cuộc cách mạng
triệt để, tịch thu tất cả đất đai của
địa chủ phú nông và giai cấp đối
kháng, thành lập hợp tác xã nông

nghiệp và nông trường quốc doanh.
Sau đó, tiến lên xã hội chủ
nghĩa rồi cộng sản chủ nghĩa.
Ở giai đoạn xã hội chủ nghĩa,
mọi giai cấp đã bị san bằng
và tất cả những nông cụ sản xuất,
tổng sản lượng quốc gia đều thuộc
về của chung do nhà nước quản
ly, phân phối, theo kế hoạch mậu
dịch quốc doanh. Tư hữu không
còn nữa.

Công sản chủ nghĩa thì chỉ thực
hiện được khi nào trên thế giới
không còn một nước đế quốc, từ
bản nào v.v.

Đảng đã dạy như vậy.

Bấy giờ, trong kế hoạch 5 năm
lần thứ nhứt do Đảng đưa ra là phải
đưa miền Bắc tiến lên xã hội chủ
nghĩa, thanh toán những sách
lược của giai đoạn 2 Dân Chủ Cộng
Hòa cho kỳ hết. Trong năm đầu của
kế hoạch 5 năm, trong tâm công tác
là thực hiện chánh sách cải cách
ruộng đất, thanh toán giai cấp.
Trường, Chính Tỉnh Bí Thư Đảng là
người chịu trách nhiệm lãnh đạo
trực tiếp điều hành chiến dịch.

Chiến dịch được chia ra làm 2
đợt. Đợt đầu: Phóng Tay Phát Động
Quần Chúng. Đợt hai: Cải Cách
Ruộng Đất. Trong đợt đầu, Trung
Ương Đảng thành lập các đoàn công
tác chỉ đạo xuống tận các địa
phương, tập trung cán bộ, bộ đội
xuống tận xóm ấp, kết hợp với
cán bộ địa phương tổ chức cho
đồng bào học chính huấn, học tài
liệu về đấu tranh giai cấp, cách
mạng vô sản, gây căm thù cao độ
đối với những giai cấp, « tri, phú,
địa, hào » và giai cấp bên trên không
phải là bần cố nông và công nhân.

Nhân dân từ các thành thị đến
thôn quê, nhất nhất đều được tập
trung lại học các tài liệu này, do
cán bộ «ở trên» xuống thuyết trình
hướng dẫn. Lòng căm thù giai cấp
được cán bộ khơi dậy, thổi phồng
lên cùng cực. Đó là một mối thù
cần phải trả. Bởi phú nông địa chủ
cường hào là những kẻ bóc lột bần
cố nông, tiếp tay với thực dân
phong kiến cõi lén đầu cõi nông dân,
đàn áp, miệt thị, coi như con vật.
Rồi những tội lỗi tày trời được đặt
ra. Từ cách ăn mặc, đi đứng, nói
chuyện, cái gì cũng đều là tội đối
với dân. Ngay sự lợt lòng mèo từ
trong gia đình giàu có đã là một

tội tày trời cần phải trừng phạt
đích đáng chờ đợi đến những
hành động khác.

tội tày trời cần phải trừng phạt
đích đáng chờ đợi đến những
hành động khác.

**PHÓNG TAY PHÁT ĐỘNG QUẦN
CHUNG,** có nghĩa rất rõ ràng là
thẳng tay thanh trừng giai cấp,
kêu gọi, giáo dục cho mọi người
biết căm thù cao độ, quyết không
đợi trời chung với kẻ không cùng
giai cấp nghèo khổ như mình.
Chứng nào trong lòng của mọi
người sục sôi căm thù, đỏ mặt
hãi tai, tay chân múa may vì
cám thù đã phát tiết ra được,
chứng đó đợt « Phóng tay phát
động quần chúng » xem như đã hoàn
thành, cứ việc lôi cổ bọn phú nông
địa chủ, cường hào, những người
khá giả, dù ăn, dù đê lôi ra đấu tố
kết khố.

Thế là, trên khắp miền Bắc, đêm
đêm xóm ấp nào dân chúng cũng bị
tập trung lại sân đình, sân trường
sân làng, đứng vây quanh, đốt đuốc
sáng rực. Bên trong giữa sân có
«máy tên phản động» bị trói gò, bắt
quỳ trước sân. Những «nòng cốt»
được Đảng xây dựng trước, những
cán bộ, đảng viên xúm lại kề khố,
kết tội, mắng chửi rồi đấm đá cho
đến chết tại chỗ.

Cứ thế, đêm lại đêm, hết đêm
này sang đêm khác cảnh đấu tố xẩy
ra không ngừng. Tiếng khóc, tiếng
thét, tiếng kêu rên, tiếng la ó rền
trời, vang dội trong đêm vắng.

Xong đợt I, đến đợt II là cải
cách ruộng đất, ở giai đoạn này là
việc tập trung ruộng đất của tất
cả mọi người đưa vào Hợp tác xã.
Những mảnh đất được chánh phủ
cấp phát trước đây, nông dân
không còn được quyền canh tác
theo kiểu tư nhân như trước nữa.
Phải tập trung vào hợp tác xã, trở
thành của chung, không là của tư
nhân.

Hợp tác xã do một ban quản trị
được Đảng chỉ định cán bộ cùng
với vài người địa phương bầu lên
tham gia quản lý. Mọi người già trẻ,
bé lớn lập hợp vào các đội sản
xuất. Ai đi làm được chấm công,
ai không làm không được hưởng gi
cả. Cuối mùa thu hoạch, số hoa lợi
thu được, trừ thuế nông nghiệp, trừ
tiền chi phí v.v... còn lại bao nhiêu
được chia đều theo số công được
chấm.

(CÒN TIẾP)

NHỮNG BÀI THƠ NÓI VỀ HÀ NỘI

HÀ NỘI BA MƯƠI SÁU PHỐ PHƯỜNG

*Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng có đê một tơ vương.*

*Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
Góp lại đường đi vạn dặm đường.*

*Nhà ấy hình như có mặt trời,
Có rừng, có suối, có hoa tươi.*

*Bao nhiêu chim la, bao nhiêu bướm ?
Phơi nắng gió và hoa ngàn cỏ dại*

*Nghe tiếng hẹn của những người Hà
Nội : « Trở về ! Trở về ! Chiếm lại quê
hương »,*

*A hal Nhà xiêu, mái xập,
Xác oan cùu ngập lối chân đì
Gạch ngói xưa mừng đón gót lưu ly
Bước cẩm giận xéo quân thù lốp lốp,*

CHÍNH HỮU

SÔNG NÚI GIAO THẦN

*Trăng ơi ! đừng bỏ kinh thành :
Hòn Cố Đô vẫn thanh bình như xưa,
Nhớ tiền chợ sáng thiên cơ,
Biết chẳng ảo phố, mê đắm là đau ?*

*Ta say ánh lửa tình cầu,
Dụng lên địa chấn, loạn mầu huyền
không*

*Trận cười tan hợp núi sông,
Con mè kỳ thú la lùng cỏ hoa.*

*Hý trường đồi lốp phong ba.
Mượn tay nguy tạo xóa nhòa biển*

*dâu.
Hung vong Vạn Lý Thành sầu,
Trăng ơi ! đừng bỏ mái lâu nhân gian,
To chờ thiên địa giao hoan
Nhập thần cây cổ muôn vạn kiếp sau.*

NGUYỄN BÌNH

ĐINH HÙNG

ỨNG CỬ VIÊN NGHỊ SĨ THƯỢNG NGHỊ VIỆN

LIÊN DANH : 16
DANH HIỆU : Nam Bắc Trung
DẤU HIỆU : Ba Cây chụm lại nén hòn núi cao

- 1.- NGUYỄN TIẾN HỶ
Y Khoa Bác Sĩ
sinh 09-11-1915 Hà Nội
- 2.- NGUYỄN ĐÌNH CỒN
Kỹ sư
sinh 24-12-1912 Ninh Bình
- 3.- THẠCH SUNG
Công chức
sinh 15-1-1927 Vĩnh Bình
- 4.- NGUYỄN VĂN THIẾC
Nhà Y sĩ
sinh 11-11-1919 Cholon (Long An)
- 5.- NGUYỄN QUANG ĐẠT
Kỹ nghệ gia
sinh 15-12-1915 Bắc Ninh
- 6.- TRẦN VĂN THOÀN
Phó Chưởng Lý Tối Cao P.V
sinh 16-04-1908 Biên Hòa
- 7.- PHAN VĂN CHÂM
Viết báo
sinh 6-10-1919 Thanh Hóa
- 8.- SIU PLUNG Đỗ cao Nhất
Công chức
sinh 4-2-1926 Pleiku
- 9.- NGUYỄN VĂN LÂM tức Nguyễn Hưng Việt
Công chức
sinh 1-6-1920 Hà Đông
- 10.- ĐOÀN VĂN THÁI bí danh Đặng Quang Việt
Thương gia
sinh 9-8-1919 tại Thủ Thiêm

DỰ KHUYẾT

1.- NGUYỄN VĂN HIẾN
Nghị viên HĐ tỉnh Gia Định
sinh 17-2-1926 Thái Bình

2.- LÊ TẤN LỘC
Thương gia
sinh 19-5-1934 Cholon

Đại diện tại Hội Đồng tuyển cử Trung Ương :

Đại diện Phụ Khuyết :

TRƯƠNG VĂN THÔNG
Dân biểu Quốc Hội Lập hiến
Công cán Ủy viên tại Bộ LL Quốc Hội
Đắc cử Chủ tọa H.D.T.C.T.U.

NGUYỄN VĂN KIỀM
Hội viên Hội Đồng tỉnh Gia Định.

TUYÊN NGÔN ỨNG CỬ

CỦA LIÊN DANH NAM BẮC TRUNG



Kính thưa Đồng bào thân mến,
Nền Đệ nhì Cộng Hòa thành lập đã được ba năm.
Bây giờ Đồng bào lại dùng lá phiếu của mình để
định đoạt đường lối chính trị cho đất nước trong
những ngày tới.

Trong ba năm, trải qua hai lần tấn công mãnh liệt
của Cộng sản, chúng ta đã cố gắng gìn giữ cõi bờ.
Chúng ta đã thắng lợi. Nhưng về phương diện chính
trị cũng như về phương diện kinh tế, xã hội, chúng
ta chưa thỏa mãn. Nhiều xáo trộn đã xảy ra, nhưng
chưa được giải quyết hay mới chỉ giải quyết nửa
chừng.

Tình trạng chậm tiến như vậy là do một nguyên
nhân mà ngày hôm nay Đồng bào dùng quyền của
mình để sửa chữa. Đó là bệnh ấu trĩ của Lập pháp.
Vi Lập pháp ấu trĩ nên Hành pháp không hữu hiệu.
Chính quyền vì thế chưa mang lại cho chúng ta
một đời sống xứng đáng.

Chúng tôi, một số người đã cùng nhau tranh đấu
cho Quốc gia Dân tộc trong mấy chục năm trời, vẫn
cố gắng tiếp tục đến ngày nay. Chúng tôi đã cộng tác
với một số anh em mới cùng theo một đường lối
Quốc Gia, cùng chung một lý tưởng đã lập nên Liên
danh « NAM BẮC TRUNG » lấy dấu hiệu « BA CÂY
CHUM LẠI nén hòn núi cao » ra tranh cử vào Thượng
Nghị Viện.

Chúng tôi nghĩ rằng: Dân chủ là phản quyền,
phản quyền để mỗi quyền đều sắc bén, rồi quyền
này bồi bở, hỗ trợ cho quyền kia, chứ không phải
để mỗi quyền đều yếu ớt rồi quyền này đó kỵ
quyền kia, bên này đổ trách nhiệm cho bên kia, đi
đến chỗ phân tán, hỗn loạn, mất uy tín Quốc gia.

Chúng tôi cố gắng làm mọi cách hợp pháp để
cho nền Lập pháp của chúng ta trưởng thành ngô
hầu giúp cho Hành pháp càng ngày càng hữu hiệu.
để có thể giải quyết được những vấn đề quan trọng
của nhà nước và thực hiện dân dã những mục
tiêu của Cách mạng như sau:

I.- Tranh đấu ôn hòa, xây dựng một nước VN
độc lập, dân chủ, thống nhất, hòa bình, cần kiệm
hạnh phúc.

II.- Thực hiện nền dân chủ về chính trị và
kinh tế.

A.— DÂN CHỦ CHÍNH TRỊ

- a) Tiêu diệt mọi tàn dư Phong, Thực, Phiệt,
- b) Tiêu diệt khuynh hướng hay tư tưởng độc tài,
- c) Thực hiện mọi Tự do dân chủ,
- d) Toàn dân tham dự chính trị một cách công
bình.

B — DÂN CHỦ KINH TẾ.

- a) Tiêu diệt những tệ đoạn kinh tế thực dân,
phong kiến.
- b) Xây dựng một nền kinh tế mới, căn cứ vào
khả năng con người và những nguyên liệu trời
cho.
- c) Mọi người đều tham gia sản xuất bằng chân
tay trí óc.
- d) Nâng lao động chân tay ngang hàng lao động
trí óc.
- e) Thực hiện ruộng về người cày và ruộng phải
có người cày.

III. Nâng cao và cải thiện đời sống của nhân
dân :

- a) Thi hành mọi luật lệ xã hội, để nâng cao đời
sống người dân, chú trọng nhất đến những anh em
và gia đình chiến sĩ có công ngoài chiến địa. Giảm
thiểu sự chênh lệch đời sống nhân dân,
- b) Thực hiện an ninh xã hội để bảo vệ đời sống
con người.
- c) Tôn trọng địa vị phụ nữ trong gia đình và
ngoài xã hội.
- d) Cưỡng bách giáo dục để tạo một thế hệ công
dân Việt Nam mới.
- e) Xây dựng một nền văn hóa dân tộc tiến bộ.

Kính thưa Đồng bào thân mến,
Chúng tôi đã trình bày những nguyên tắc cơ
bản để xây dựng Đất Nước chúng ta. Những vấn đề
có tính cách thời sự cũng sẽ phải được giải quyết
lần lượt một cách hợp tình, hợp lý, phung sự quyền
lợi của Quốc gia Dân tộc.

Chúng tôi mong Đồng bào sẽ dùng quyền của
mình để quyết định cho tương lai Đất Nước. Chúng
tôi hy vọng vào sự sáng suốt của Đồng bào.

Kính chào Đồng bào thân mến.

**THUỐC ĐIỀU KINH
GYNOPOUSINE**

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS

(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI VN)

Eri bịnh: THAY KINH CHẬM.

- KINH NGUYỆT ÍT.

- TUỔI HỐI XUÂN VÀ DÂY THI.

- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐÊU.

- ĐAU LÚC KINH KÝ.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

ĐỜI LÀ THẾ !



BỐ LÁO
phụ trách

ĐỪNG CHO MÁU ĐỎ

Tối 12-8 vừa qua, hồi 10g30. Ông chú già của Lý đại Nguyên chay tới nhà Thợ Hoạn báo tin có người gọi điện thoại cho biết Lý đại Nguyên nhà, bình luận của báo Đời và Tú Kếu, chủ nhiệm tuần báo Tin Vít đã bị bắn chết tại nhà ông Tuấn! Thợ Hoạn với vã chạy đi báo tin cho anh em. Thị ra, một tin vít rất bự. Lý đại Nguyên đang ngủ ở trường Thanh niên phụng sự xã hội ở Phú Thọ Hòa và Tú Kếu đi đánh xì phé.

Kể ra, từ khi có cái vụ gọi là «Chiến dịch Bình Minh», ngày nào các bạn cộng tác của Chu Tú đều nhận được những tin giật gân như thế cá. Những đòn ma giáo đó thật ra chỉ làm cho nhà báo hăng hái thêm. Họ đã được vỗ trang đầy đủ bằng «hạnh vô úy» của Đạo Phật. Vâ chăng, toàn thể anh em báo Đời đều là Phật tử nên ai cũng tin vào lý nhân quả của nhà Phật. Chẳng lẽ, những người vì đạo pháp mà vạch mặt chỉ tên bầy Nhạc bất Quần đang làm tay sai cho ngoại nhân phá hoại Giáo hội, phá hoại tổ quốc, làm áp phe trên nguyện vọng hòa bình tha thiết của đồng bào mà chịu ác nghiệp sao?

Bao nhiêu người Phật tử tuân thành đã cảm nín. Bao nhiêu bọn quái khích vẫn múa may. Chẳng lẽ, người cầm bút đã liều chết chống Ngô Đình Diệm cho Phật Giáo hưng thịnh nay lại chịu đe dọa bọn ma đầu đem ngọn lửa thiêng của Hòa thượng Thích Quảng Đức ra mua bán, đổi chác với đế quốc một cách trắng trợn sao?

→

CÂU CHUYỆN SỐ 29

Ba Xuyên ngày 2 tháng 8 năm 1970
Kính gửi Bố Láo

Hôm nay tôi gửi lên đây với tất cả sự bức bối, tức tối, oan ức lâu nay.

Tôi làm công cho rạp chớp bóng NG-V-K Ba Xuyên tôi đã gặp không biết bao nhiêu sự tức tối. Tiếng nói làm công nhưng sự thật không khác nào «nô lệ» với tất cả sự cám dối của gia đình ông chủ. Gia đình chủ tôi gồm có, chủ ông, chủ cha, chủ con, chủ cháu nào bà con hai mươi đời của chủ tất cả đều sầm sì bàn tán một khi có chuyện gì, bất cứ chuyện nhỏ nhất nào họ vẫn xem là chuyện tày trời hiếp thấy.

Tôi làm nơi đây là cả một sự bắt buộc vì lý do riêng chứ thật tôi không muốn làm nơi đây dù chỉ một ngày nhưng tôi ở đây cũng gần hai năm tròn với ngày đầu bước chân vào đây tôi được sự tiếp đãi nồng hậu nên tôi rất thích, tôi nghĩ có lẽ không còn nơi đâu có những đặc ân dành cho nhân công như thế cả, nhưng về sau chứng vài tháng họ mới lộ cái mặt «thủ lợi» và cái lòng rắn độc của họ, họ làm bắt cứ chuyện gì để có lợi cho họ, họ chà đạp lên sự cực khổ nhọc nhằn của người, họ đã làm giàu trên xương máu của nhân công của họ, họ quá xấu xa ích kỷ. Họ rất ghét những người giàu sang hơn họ, họ thấy những nhân công của họ có đồ mới để mặc, có giày

chuyền cà rá đeo là họ kiếm đủ cách để cho rằng người đó ăn cắp đồ của họ hoặc tiền bạc, họ muốn cho tất cả mọi người phải điều đứng khóc nhọc với họ, họ mới vui lòng.

Mới đây có một chuyện hết sức oan ức cho tôi, nhân vì mấy tháng trước có người cháu bà con của họ (ông chủ của tôi) đi lính đối đến tỉnh này nên đến ở tại nhà họ được vài tháng sau có lệnh đổi đi nhưng y không tiện đem theo quần áo nên còn để lại vài bộ đồ được để trong tủ không khóa đặt gần nơi tôi ở chung với anh bạn cùng sở, được ít lâu họ lục đục coi lại thì thấy mất mấy cái áo tốt áo cũ thì còn nguyên. Họ

cho rằng chính tôi lấy tôi cũng không biết chối cãi sao, khi mà lòng ngay nhưng lý thi gian, hàng ngày có người qua lại cũng khá nhiều nhưng toàn người trung tín của họ, trong đám người ấy có một thằng «nàng bi» chỉ có thể nói độc nhất vô song, hôm đó tôi thấy nó lèn lau nhà rồi sẵn dịp nó lục đồ trong tủ áo đó tôi cũng không để ý vì tưởng rằng họ sai nó lục lấy gì đó tôi cũng không cần hiểu.

cấp.

Kia! Một xe «nhà binh» chạy đến. Chị vợ chận vội lại:

HÃY XEM THỂ LỆ THI KẾ CHUYỆN ĐỜI Ở SỐ 27

TIẾNG THỜ DÀI CỦA NHỮNG TÂM HỒN BỊ ĐÈ NÉN

tệ mạt sát. Họ ăn xàm nói bậy như là «heo» ăn hèm không cần sạch hay đơ, tôi tức lắm nhưng không nói ra lời, khi tôi nghĩ «đời là thế» thì tôi không còn buồn tức nữa nên tôi viết những giòng này

gởi Bố Láo cùng qui vị độc giả hiểu chút ít về cái sự đời của gia đình ông, bà chủ tôi.

Ba Xuyên 2-9-1970
Trương Chi Linh

CÂU CHUYỆN SỐ 30

Saigon, ngày 26-6-70
Thưa ông Bố Láo.

Tôi chỉ là một học sinh chưa vào đời, nên nhìn đời bằng một màu xanh hy vọng. Nhưng màu xanh ấy, đã biến mất để nhường vào đây một màu xám thê lương, từ khi tôi được chứng kiến, một tai nạn lulu thông đã xảy ra, trong dịp tôi lên Bình Dương để thi văn bằng Tú Tài I NLS. Và, sau đây là số lược tai nạn với cảm tưởng riêng tôi, khi thấy cảnh bất bình mà không làm gì được!

Đời là thế

Trên quốc lộ vào chợ Búng Ngay «cua» queo sát chùa Bà Một tai nạn đã xảy ra
Nạn nhân là một quân nhân đi xe «mô lết» đèo theo vợ. Bị chiếc xe đè chẹt cùng chiều. Tông sau đít, té lăn kềnh giữa lộ
Chẳng may, chân vướng phải xe
Nền anh quân nhân nổ

Đàn đập xuống đường.
Lương trán văng bẽ một miếng

Nhiều người vợ chẳng bẽ chi.
Máu anh nhuộm đỏ nhựa đường,
Ánh mắt đầy

Người người qua lại mặc tình
thản nhiên.

Ánh mắt oai trên vũng máu:
Chỉ mong cứu cấp kịp thời.

Thế mà chẳng có xe cứu thương.
Không một phương tiện cứu

Xin nhờ chờ chồng vào bệnh viện. Anh lính trẻ ngồi trên nền xuống. Miệng lầm bầm nói:

— «Nó sắp chết rồi.
Hãy để cho nó chết.
Chờ đi rủi mang họa vào thân
Rồi mạnh bạo anh tống ga vút đi

Mặc đàng sau chị vợ kêu trời.
Nhìn chồng thoi thóp trên «đường»
Chị ôm chồng khóc thảm thiết
«Van mọi người hãy cứu chồng tôi»
Nào ai có dạ từ bi.

Từng cùng Phật mỗi tháng hai lần.
Từng lạy Chùa ban phước lành nhân loại.

Họ đứng đấy xem mà đứng dung lòng,

Thế còn những anh bạn của dân thi sao?

Họ chẳng làm gì coi được việc.
Đứng ra xa mà nát nộ.

Hãm he đủ danh từ hoa mỹ.

Thôi rồi! Anh đã đi rồi.
Anh đi để khỏi thấy cảnh đời khốn

nạn:
Kẻ bị thương cần sự cứu cấp.

Mà người an lành vẫn đứng dung.
Nào ai có dạ xót thương...

Này anh! Hồi người vô danh.
Bên kia thế giới, hãy cười lên.

Cười mai mỉa thói đời «chó đẻ».
Cười những kẻ lồng lang, dạ thú.

Ngoài miệng họ nói nghĩa nhân.
Nhưng, thực chỉ một phương lện giống

H.Đ.N.
(26-6-70)

Đạo Phật là đạo tôn trọng sự thật. Thế mà nay một vài trưởng tử của nhà Phật lại mưu toan dùng bạo lực thủ đoạn để vung bít sự thật. Như vậy, có đi ngược với giáo lý của đức bồn sư không?

Đạo Phật là đạo tôn trọng sự sống. Đạo Phật cấm sát sinh một cách tuyệt đối. Đức hiếu sinh của chư tăng lịch đại đã chứng tỏ con sâu, con kiến cũng phải được lưu tồn. Nay, sự chém giết lại một phen được dè cao.

Những ai đã thuyết pháp, đã chửi bới bọn người đang đêm đem quân bắt người, đốt nhà tại V.N.Q.T cách đây không lâu, bày giờ chính những người ấy lại dùng bạo lực để đối đầu với «sự thật» sao?

Những ai đang lớn tiếng kêu gào Hòa bình hãy đến từ khắc cho sinh linh bớt chết, bớt đau lại còn chủ trương tiêu diệt đồng đạo bằng những phương tiện độc ác nhất sao?

Tôi kêu gọi những bàn tay sửa soạn những máu hãy ngừng lại. Không phải chúng tôi sợ chết. Con người có thể bỏ thân mạng nhưng sự thật thì muôn đời. Xin chờ để cho mai sau buồn tủi vì hãy trả lại niềm tin cho da số Phật tử, một đám đông vô tội rất tin cậy ở đạo hạnh của quý thầy.

Nam mô thường hoan hỉ bồ tát

THỢ HOẠN





GIÁP MẶT VỚI NHÀ BÁO

GHI CHÉP BÊN LỀ CUỘC NÓI CHUYỆN

Căn phòng thực hiện cuộc nói chuyện là phòng khách nhà ông thủ ủy liên danh, mỗi bờ dài độ năm thước tây. Ngôi nhà này là công thự, chánh phủ cấp cho ông, ở kế ngay bên văn phòng Quốc vụ khanh, một biệt thự khác. Anh Khải, người em ông NT Hỷ cho biết ông Hỷ mới dọn tới đây vài tháng. Trước ông vẫn làm việc ở nhà riêng, rất chật hẹp. Nhiều khi có các vị đại sứ tới thăm ông Quốc vụ khanh, vừa tới hổn đụng phải mẩy đồng rách to tướng, thật bất tiện.

Phòng khách có bàn thờ Phật, tượng Phật Thích Ca và hình Phật Quan Âm. Lại có hình Hòa thượng Thich Quảng Đức đang viết bài thơ tuyệt mệnh.

Ba bức tranh sơn mài treo trên tường đều ký tên Nguyễn gia Trí, chủ nhân là bạn của họa sĩ.

Nhà báo và ứng cử viên ngồi xen kẽ nhau trên các ghế hành phòng khách, nhưng không đủ ghế hành phải kê thêm ghế dựa.

Ông Đoàn Văn Thái là bạn tù cũ của Chu Tú, khi Chu Tú bị ông Ngô Đình Diệm bỏ tù, gán cho tội « ăn cắp xe » thì Đoàn Thái cũng ở trong tù.

Trong dịp gặp lại này Chu Tú đã nhắc lại :

— Anh Đoàn Thái hồi đó nói sở tôi. Tôi ở trong tù mà đâu năm anh ấy lại chúc tôi có con.

— Không phải nói sở. Vì bữa đó té đến, tôi thì vẫn bị giam, thấy anh Chu Tú và mấy bạn khác lại được trả về nhà, nên chúc anh nhờ về thăm chuyến đó mà cuối năm có con. Tuy về sau Chu Tú không có con như tôi chúc, nhưng lại được tha ; có phải là tôi đã chúc điều lành cho anh không ?

— Còn anh Đoàn Thái bị tù bao lâu ?

— Tổng cộng những thời gian bị tù đầy, dưới thời Tây, Cộng sản, Ngô Đình Diệm, thì tôi nằm tù tất cả 7 năm.

— Anh có làm cố vấn nghiệp đoàn ?

— Tôi làm công nhân nữa, thời ông Diệm khi ở tù ra, thi tôi vô làm công nhân quầy thuốc cho hãng được phẩm.

— Anh có ghi trong tiểu sử đã làm huyễn trưởng Hướng Đạo. Đó là thời gian nào ?

— Tôi cùng hoạt động với các anh như Võ Thành Minh chẳng hạn...

Ông Phan Văn Châm đã xuất bản tờ báo trào phúng Con Ông ở Hà Nội năm 1954 trùng tên với tuần báo Con Ông hiện nay. Sau đó, vở Sài Gòn ông lại xuất bản tờ Hà Nội, cũng bị chánh phủ Ngô Đình Diệm bắt đóng cửa. Trong khi ông Đoàn Thái có tướng mạnh mẽ nói năng và dáng điệu hùng hổ, có vẻ con người tranh đấu lẩn lùn, thì ông Châm lại có vẻ điềm đạm, nhỏ nhẹ của một nhà văn.

Hỏi ông Châm rằng :

— Ông so sánh báo trào phúng ngày nay với những tờ báo trào phúng Con Ông, Tin Việt mà trước kia ông làm, thì ông thấy sao ?

— Báo trào phúng bây giờ tự do hơn trước kia nhiều lắm.

— Những ai cộng tác với báo ông hồi đó.

— Có ông Nguyễn Tiến Hỷ đây.

Ông Nguyễn Tiến Hỷ cũng thuộc loại người nóng chử không lạnh như ông Châm. Trong cuộc nói chuyện, ông Hỷ không chịu ngồi yên trên ghế. Ông đứng dậy, đi lại trong phòng, và khi thấy các ghế bị chiếm hết, thì ông đứng dựa vào tường nói chuyện. Thường nhà báo hỏi câu nào cũng bị ông Hỷ hỏi ngược lại một câu khác. Cả cô nữ ký giả tập sự Quỳnh Nga cũng không tha.

Mới giới thiệu lẫn nhau xong, ông Hỷ đã bảo trước với nhà báo :

— Tôi là nhà báo chính cổng đó nhé, khai sáng tờ nhật báo VN với các anh Nguyễn Tường Bách và Khái Hưng là có tôi trong đó. Trong nhật báo VN, tôi đã viết bài tố Hồ chí Minh làm bộ khắc khổ nhưng toàn hút thuốc lá Mỹ.

— Ông ký những tên gì.

— Nhiều tên lắm. Khi viết riết cợt thì ký là Tân Hán (viết tắt T.H. giống như Tiến Hỷ, mà cũng

vì mình lùn như Đâu Nhất Hồ ấy mà). Khi viết sang đây thì ký là Hoàng Mai (làng tôi) hay Phan Trầm.

— Ông tố Hồ chí Minh rồi có bị bắt bớ tù đầy không ?

— Tôi xin nói là trong 30 năm làm cách mạng tôi không bao giờ để cho bị bỏ tù. Tôi lủi tài lầm. Có lần tôi trốn trong tòa Tổng lãnh sự Tàu mấy năm. Trong thời gian này tôi viết cho một tờ báo Tàu. Các ông có biết họ trả tiền nhuận bút tôi bằng cái gì không ? Bằng thuốc lá không à, không có tiền.

Còn một giai thoại này nữa. Một hôm có cuộc tiếp tân nhân ngày Song Thập năm 1946 ở tòa đại diện Trung Hoa ở Hà Nội, tôi gặp ông Võ Nguyên Giáp. Hai bên bắt tay, ông ấy nói :

— Lâu quá mới gặp anh.

— Tôi cũng lâu quá mới gặp anh.

— Tôi bận công việc nhiều lắm ! Còn anh mắc bệnh gì ?

— Tôi cũng bận quá, bận đi trốn.

Trông tướng mạo ông Hỷ có vẻ nhỏ con và lạnh, chắc rằng có tài trốn thật.

Luật gia Trần Văn Thảo thuộc liên danh 16 có vẻ một bon papa, khi cụ Thảo nói tôi, Kha Trần ác đã thả vội liền.

— Có người đồn cụ sẽ ra làm thủ tướng trong tương lai.

— Tôi cũng nghe báo nào đó đăng tin. Có lẽ đó là trái « ba lông » thăm dò. Chờ tôi không có gặp ai phía chánh quyền nói tôi chuyện đó hết.

— Tại sao người ta tại « läng xê » tin đó ra. Họ còn nói cụ sẽ là một ứng viên Thủ Tướng được người Pháp ủng hộ.

— Thi tôi đọc báo cũng thấy nói vậy, mọi người cũng cười. Cụ Thảo kết luận :

— Mà thiệt ra, nó không có gì hết ráo. Nhân cụ Thảo làm việc tại Tối Cao Pháp Viện, Lữ Hô hỏi :

— Cụ thấy về pháp lý, việc anh em phế binh yêu cầu quốc hữu hóa tài sản ngoại kiều ra sao ?

— Nếu có vấn đề đó, Tối Cao Pháp Viện sẽ xét. Nhưng các ông nên nhớ là nhiều tài sản ngoại kiều hiện nay đều do người Việt đứng tên.

Cuộc tiếp xúc giữa Đài và Liên danh 16 Nam Bắc Trung không có vẻ cuộc phỏng vấn, mà chỉ là cuộc nói chuyện. Trong đó, thí dụ ông NT Hỷ đã nhắc một bạn trong tòa báo vẫn còn thiếu ông tiền nhuận bút. Trước đây một năm, ông Hỷ đã viết một bài báo Xuân rồi không được trả tiền. Ngược lại giáo sư Lữ Hô cũng nhắc ông Hỷ rằng khi ông làm Tổng Trưởng Giáo Dục, chính ông đã ký giấy giải nhiệm 2 giáo sư là Lữ Hô và Nguyễn Sa. Các vụ nợ nần đó đều được cười để trừ nợ.

Ông Nguyễn Tiến Hỷ cũng đọc cho anh em nghe một ít bài thơ (chúng tôi sẽ trích đăng trong số này) và tặng mỗi người một cuốn « Văn Đề Đài Lập Chánh trị ». Tác giả kề rằng trong phiên họp hội đồng tổng trưởng, đã trao tặng mọi người, cả Tổng Thống Thiệu cuốn sách này. Và Tổng Thống Thiệu đã nói :

« Đây là ông Hỷ dạy chúng mình làm chánh trị đây nhé ! ».

ĐÊM TRỞ LẠI VÀM CỐNG

một ngày vật vã nắng hong
con xe vừa đồ bến sông đêm bày
thôi năm hút thuốc tối nay
cho trâm ngọn tóc đang dài ra thêm
vuốt ve từng sợi ưu phiền
soi tay đếm chỉ gọi em thì thăm
ngô đi về đó xa xăm
sáng mai thức dậy sao tẩm dấu chân
nằm ngồi suy tính phân vân
nỉ non mưa trút giọt gần giọt xa

BÀI TÙ BIỆT

em về ngày bở cuộc vui
trên sông tiếng hát ngậm ngùi đưa theo
mấy mươi con phố đìu hiu
rủ nhau đứng ngó trong chiều nắng hanh
cuộc tình còn mấy ngõ quanh
xuôi em dong ruồi thôi đành mắt tăm
em về ngày quá xa xăm
tôi mang bóng nhỏ âm thầm lẳng quên
một ngày tình sử mang tên
con giông thời suối đỉnh tim bảo bùng
NGUYỄN SINH TỪ

1 CHỖ ÂM U NHẤT

anh ngồi ngóng đợi em qua
bỗng theo cơn trót tình là ngà say
lòng tơ khói mịn bay bay
ôm năm thất chí ôm ngày trỗi trăn
thôi về khuất vũng ăn năn
con tim biếng hát khô cằn thùy chung

NGÀY QUÀ MỸ LƯỢC 1963

lòng nghe lòng ướt lù sù
cõi ngoài cũng vẫn mịt mù khói giăng
thuyền dong mấy chiếc câu quăng
bờ xe gió cũ chờ căng nước mùa.
chợ người do dự bận mua
tôi mê con gái thùy thùa, ngô mông.
tuổi em ướt mắt, môi hồng.
đè tôi dõi gó phiêu bồng sao yên
ngày qua ngày lại bồng quên.
những viên đạn đỏ làm điện phải đành.

THU QUẾ



NHỮNG TIÊN TRI LA LÙNG CỦA BÀ DIXON

(TIẾP THEO ĐỢT SỐ 45)

LTS : Trong bài « QUẢ BÓNG THỦY TINH » Đời đã từng giới thiệu tài tiên tri xuất quỷ nhập thần của nữ tiên tri đệ nhất thế giới Dixon. Cách đây hai năm bà tiên đoán tháng mười năm 1970, ngưng chiến sẽ được thực hiện ở Việt Nam. Vừa đây bà sang thăm Việt Nam và xác nhận với báo Đời một lần nữa những lời bà tiên tri về Hòa Bình Việt Nam. Do lẽ đó, Đời đã tái dời đây loạt bài tiếp theo bài « Quả Bóng Thủy Tinh » trích ở tạp chí Reader's digest, nói về những tiên tri la lùng của bà Dixon, để giúp bạn đọc thêm yếu tố tin tưởng rất có thể Hòa Bình sẽ thực hiện đúng vào tháng mười sắp tới.

Cô Jeane cho biết cô đã nhìn thấy ngày tháng hiện lên ở trong quả bóng, những con số rõ ràng như những con số chỉ giá đỡ ăn trong bão thực đơn đặt trước mặt mỗi người — Thấy Bà Trước tỏ sự ngạc nhiên, cô khùn vai và nói : « Người dân miền Viễn Đông tương đối nhận thức được những hình tượng của khoa học thần bí, một cách mâu le hơn người Tây phương. Người Á Đông bẩm tính có xu hướng đi sâu vào vấn đề tâm linh. Người Tây phương trái lại có xu hướng đặt chướng ngại trên đường tìm hiểu vấn đề ấy ».

Vào khoảng giữa mùa hạ năm 1947 một buổi chiều có một người bạn cũ tên là Daniel Magne làm nghề cỗ ván kinh doanh đến nhà

thăm ông Dixon để thảo luận về dự định có công việc phải sang Viễn Đông một ngày rất gần — Cô Jeane không để ý câu chuyện 2 người bàn tán, nhưng khi nghe một người nói đến danh từ « Tân Delhi », thì cô đột nhiên hé lè : « Thánh Ganhdi sắp bị ám sát ».

Hai người ngừng nói để nhìn chòng chọc vào cô — Cô Jeane tiếp : « Đúng như thế trong khi các ông nói chuyện, tôi nhìn thấy Thánh Ganhdi hiện ra, đưa hai tay lên để đón một thứ tôn giáo mà trong số đồng bào của người, có một vài phần tử không chịu chấp nhận. Thánh Ganhdi sẽ bị giết trong vòng sáu tháng bởi một người mà không ai ngờ tới ».

Đúng hôm 30 tháng 1 năm 1948, tức là 6 tháng sau, nhà lãnh tụ tinh thần số 1 của Ấn Độ đã bị ám sát bởi một tên cuồng tín thuộc nhóm chính trị tôn giáo Hindu Mahasabba.

Chữ tài liền với chữ.. phiền

Sau khi đế nhị thế chiến kết liễu ông James Dixon mở tại Hoa thịnh Đốn một văn phòng giải quyết vấn đề bất động sản. Cũng trong thời gian đó, bà Dixon bị số người nhờ xem tiền định « bao vây » không lúc nào ngừng. Tiếng chuông điện thoại ở nhà rέo lên hầu như suốt ngày. Bà lại chỉ xem giúp không và nhất định khước từ tiền thù lao, dầu được trả dưới bất cứ hình thức nào. Do đó, số

người muốn nhờ đến tài bốc toán của bà, tấp nập không sao kể xiết.

Bởi những sự kiện trên nên một buổi tối, ông Dixon đã phải khước từ một tùy viên quân sự thuộc Tòa Đại sứ một quốc gia Viễn Đông đến nhờ bà xem bói giúp.

Với một giọng lẽ độ nhưng cương quyết, Ông viện lẽ rằng Bà Dixon đã đi ngủ, nên không tiện đánh thire.

Ô Dixon nói với vợ : « Những người này đến phá hoại sức khỏe của em. Tôi thấy hầu như em không hề nào khước từ họ được, vậy tôi nghĩ không có gì hơn là em đến làm việc tại văn phòng của tôi. Ông ấy nhận viên phụ trách bảng điện thoại chung, có thể giúp em giữ được sở thích sống riêng biệt, và em cũng có lý do chính đáng để chối từ điều thỉnh cầu nào mình không muốn thỏa mãn ».

Sáng hôm sau, bà Jeane cùng đi với chồng đến văn phòng và nhận trông nom một bàn giấy. Qua nhiên sự tấp nập xung quanh bà của bà cũng giảm đi dần dần, và bà thấy mỗi ngày thêm hứng thú vui đầu vào việc giúp thêm phương tiện cho sự tiến hành văn phòng của chồng. Bà không dùng đến quả bóng thần diệu nữa, nhưng không phải vì thế mà bà quên được thứ tài hoa đặc thù ông trời đã ban riêng cho bà. Chứng cứ là một buổi sáng sớm bà gọi điện thoại cho Vic Rand, một nhân viên kỹ vụ : Ông Rand, tôi vừa năm mộng thấy có cháy tại 1 căn nhà của chúng ta. Vậy ông nên đến xem xem xét kỹ lưỡng, ngay lập tức ».

Là một nhân viên lão luyện, ông Rand nghĩ ngay đến một căn nhà hiện nay bỏ không. Ông liền chạy đến, lấy ra chìa khóa mở cửa,

thì thấy có mùi khói lùa ngập vào mũi ; ông bèn chạy đi gọi điện

thoại cho Sở Cứu Hỏa. Ông Rand kể lại câu chuyện trên đây và nói : Từ bữa đó, khi bà Dixon báo tôi sẽ có chuyện này hay việc kia tại đâu đấy, là tôi nồi da gà ngay. Vì biết là đúng, nhất định đúng ».

Những tiên đoán trên đấu trường chính trị

Đến tháng 4.1948, nhân xem cho Walter Maloney, vợ 1 viên biện lý tại Hoa thịnh Đốn. Bà Dixon cảm thấy nhiều « giao động », bà liền nói với nhà lãnh tụ Anh bằng

một giọng cầu khẩn : « Thưa Thủ Tướng, tôi xin ngài đừng triệu tập cuộc bầu cử trong những ngày gần đây, vì ngài sẽ thất bại ».

Ô Churchill trừng mắt nhìn, ngạc nhiên sao lại có người đàn bà ngồ ngáo như vậy. Bà này cũng nhìn lại vị Thủ tướng Anh quốc một cách chăm chú, như đe tim hiểu. Sau một lúc, Ông Churchill nói với một giọng như càu nhàu, khó chịu : « nước Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi cả !

Bà Dixon làm như không nghe thấy gì, tiếp tục nói : « Nhưng cái đó cũng không sao cả, bởi vì ông sẽ trở lại chính quyền sau một thời gian dài sáu năm ».

Ô Churchill tổ chức cuộc bầu cử vào tháng 7 năm ấy (1945) nhưng Đảng Lao Động thắng phiếu, và nắm được trong tay sự kiểm soát Nghị Viện, nên Attlee lên làm Thủ Tướng thay Churchill. Nhưng ông này 6 năm sau lại trở lại ghế Thủ Tướng cho đến năm 1955 đến hạn hôi hú.

Hồi năm 1952, Bà Dixon tiên đoán Đại Tướng Eisenhower sẽ vô Tòa Bạch Ốc, sau cuộc bầu cử tháng 11 năm đó. Chính tôi, (tác giả quyền sách này) đã cho đăng tải lời tiên đoán ấy trong một tờ báo do tôi phụ trách. Bà Dixon cũng có nói với một người bạn thân, là bà Maloney như sau : « Sao của Ông Adlai Stevenson cũng đương lèn. Tuy nhiên, ông này không bao giờ chiếm được Tòa Bạch Ốc. Đảng Cộng Hòa giữ Tòa nay trong khoảng 2 nhiệm kỳ, rồi đến Đảng Dân chủ trong 2

(CÒN TIẾP)





truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

— Thưa Đại úy, chúng ta tấn công phái đoàn ?
Đại úy quận trưởng cười lắc đầu :

— Có ngay dại mới tấn công phái đoàn, chúng ta đâu có phải kè lầm loạn, đừng có bày kế thế chớ, và lại có muốn tấn công cũng khó, vì phái đoàn đi bằng trực thăng xuống quận mình kia mà.

Ông Trưởng chi cảnh sát dành ngồi xuống trong bộ ốc nguộn của ông ta nghỉ ngơi đủ thứ lem nhem.

Đại úy quận trưởng bắt đầu cát nghĩa kế hoạch một cách thật rành rẽ, những bộ mặt ngàn ra, những tiếng xúyt xoa :

— Thật là thèn sầu đó Đại úy, kế hoạch đó được lầm Đại úy, em không dè mình lại làm nột cú ngon lành như vậy ?

Đại úy quận trưởng cảnh giác :

— Kế hoạch của mình hay, nhưng không nên quá lạm quan, mình vẫn nên luôn luôn học chữ ngờ..

— Thưa Đại úy như vậy là xuya quá rồi còn gi...

— Minh cứ nên thận trọng thi hơn.

Tất cả mọi người đều có vẻ mừng rỡ khi nghe Đại úy quận trưởng trình bày kế hoạch một cách

rành rẽ, Đại úy quận trưởng đứng chống tay vào mép bàn :

— Thôi bây giờ anh em có thể yên trí mà vể lo công chuyện, ai phận sự nấy.

— Xin tuân lệnh Đại úy.

— Anh em nhớ kín tiếng, đừng nói nồng bít bạ mà minh hỏng ráo đó nghe.

— Thưa Đại úy quận trưởng cứ tin chúng em.

Đại úy quận trưởng vẫy ông Trưởng chi cảnh sát :

— Ông ở lại đây tôi nhờ tí việc cần.

— Thưa Đại úy quận trưởng em có phải phần sở như những anh em khác.

— Phần sở của ông thì cũng không săn săn phải không ?

— Dạ.

— Bây giờ anh làm ơn đi mời thẳng qua quan pháo binh quận đi nhậu cho tôi, anh trình bày cho nó rõ kế hoạch của mình, dĩ nhiên nó phải được minh đền đáp.

— Còn mấy thằng cổ văn Mỹ thi sao ?

Mấy thằng đó không đáng ngại, vì thằng chí thông dịch viên của nó đã đồng đi nghỉ phép

chúng nó cũng như thằng mù biết chó gi, tôi è rằng chúng nó sẽ là những thằng chui vào hầm đầu tiên.

Ông Trưởng chi cảnh sát cười hăng hắc:

Đại úy thiệt là người đầy mưu thâm chước quý.

Đại úy quận trưởng thân mật vỗ vai ông Trưởng chi cảnh sát :

— Thôi công việc như vậy là xong, tôi cũng phải lo nhiệm vụ của tôi, đêm hôm nay minh nhau với nhau một bữa no say.

Ông Trưởng chi cảnh sát trước khi ra về không quên nói với Đại úy quận trưởng :

— Sau vụ này Đại úy có thể lên Thiếu tá, được anh dũng bội tình với hành dương liều Đại úy đừng có quên anh em đó nghen !

— Tao là thằng ăn ở có hậu lăm, chúng mày đừng có lo, chuyện đâu rồi có đó, tao no chúng mày có phận được nhờ...

Đại úy quận trưởng có vẻ hài lòng, nhìn tên đàn em cuối cùng của mình ra khỏi phòng, ông bấm chuông gọi người sĩ quan trực đêm nay vào ghé tai người sĩ quan nói nhỏ, rồi ông ta vỗ vai người sĩ quan một cách thân mật :

— Mày nhớ làm vậy nghe chưa, nghe lời tao đi, rồi tao gả con gái cho, mày mà lộn xộn hết có ở đây đó...

Người sĩ quan tần ngần một lát rồi gật đầu :

— Xin tuân lệnh Đại úy.

Anh ta đưa tay lên ngang mày chào một cái, Đại úy quận trưởng đãi vẻ hài lòng :

— Sĩ quan thằng nào cũng như mày thì tốt, quân kỳ được áp dụng triệt để, thi hành trước khiếu nại sau.

Người sĩ quan lui bước, anh ta cúi gầm đầu xuống bước nhanh ra khỏi phòng, anh đi mau qua sân quan, anh tới những ô phòng thủ quanh quan, kiểm soát lại đạn dược. Anh bỗng trở nên lầm lì, anh nghĩ đến những lời Đại úy quận trưởng nói với anh, nồ súng cho nhiều, nồ nhiều càng tốt, chí thiện. Không biết mưu kế gì của ông quận đây vây là làm sao, chưa bao giờ anh phải nhận một thứ lệnh quái gở như vậy, đánh nhau mà súng nồ lên trời.

Người sĩ quan tới bên khâu đại liên, người xạ thủ đang ngồi gác tại đó, người sĩ quan nhìn thủng đạn :

— Có đủ xài không ?

— Thưa như vậy cũng là nhiều quá rồi.

— Anh vỗ kho đạn lấy thêm đạn ra, sức anh mang được bao nhiêu ra thì mang, nhớ càng nhiều càng tốt nghe chưa.

— Thưa Thiếu úy có chuyện gì không ?

Không cần biết, anh cứ làm theo lệnh tôi đêm nay anh phải bắn nhiều, nhớ bắn chí thiện đừng có nhằm vào nhà dân chúng nghe chưa.

— Thưa Thiếu...

Người sĩ quan cầu kinh

— Đừng có hỏi nhiều.

Anh ta quay đi, sang một chỗ phòng thủ khác. Những tất cả mọi người không hiểu nguyên nhân gì. Cho đến xầm tối những người dân hai ấp bị nạn được lệnh di tản vào quậ n, họ cũng không hiểu nguyên do.

Đại úy quận trưởng nai nít gọn gàng ra sân quan ông đeo súng côn lủng lẳng bên hông, đầu đội mũ sắt như sáp sủa xuất trận đến nơi, mặt ông đầy vẻ quan trọng ông kiềm soát lại những ô phòng thủ quận một lần chót, ông dặn dò người sĩ quan trực :

— Tôi ở ngoài, khi nhận được lệnh của tôi thì anh cho khai hỏa, mục tiêu của mình là hai cái ấp đó.

— Thưa Đại úy, hồi nãy Đại úy nói mình bắn chỉ thiên kia mà.

— Bây giờ lệnh mới, bắn và o hai ấp đó, và bắn lên trời, càng bắn nhiều càng tốt, sẽ có pháo binh yểm trợ.. nói với anh em ngay mai tôi sẽ bao chúng nó ăn nhậu thả dàn.

— Xin tuân lệnh Đại úy.

Đại úy quận trưởng lên xe Je ep tự tay lái, lấy ra khỏi quan, ông tới thẳng nhà bà hội đồng,

→

PHONG NGƯA

Gé chốc, lờ lói, gài tới đâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết

uống : Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lãm - CHOLON - KNBYT số 3 - 9.5.63

thức ăn đã bầy sẵn, ông cũng nhận thấy mặt mày tên đàn em thân tin.

Đại úy quận trưởng ngồi xuống, ông Trưởng chỉ cảnh sát thân rót uýt-ki cho ông Đại úy quận trưởng tràm ngâm uống từng hộp rượu, ông lắc đầu :

— Dù muốn dù không tôi cũng thấy lo quá.
— Thưa Đại úy quận trưởng mọi sự chu đáo hết, giờ này không có một người dân nào ra đường.
— Anh có sắp đặt với thằng cha truyền tin không?

— Thưa Đại úy quận trưởng không thiếu một chi tiết nhỏ nào, bây giờ chỉ còn chờ lệnh Đại úy cho khai hỏa nữa thôi.

— Hãy còn sớm quá.
— May anh em kia đâu hết rồi?
— Thưa cũng sắp đến, Đại úy yên tri đi, súng sẽ nổ cả mấy tiếng đồng hồ, trên tinh thế nào cũng đánh điện hỏi.

— Những câu trả lời thằng truyền tin thuộc hết cả rồi chờ?

— Thưa Đại úy đừng lo chuyện đó, nó mà sai thì nó chết, Đại úy cứ tin tưởng chúng em, chuyện đâu còn đó mà. Bây giờ mời Đại úy nhậu đi thôi, theo đúng kế hoạch thì mười hai giờ đêm nay mình mới khai hỏa.

Đại úy quận trưởng uống một hộp rượu, ông ngửa mặt nhìn lên trần nhà, vầng trán ông nhăn lại, khuôn mặt ông không giấu nổi sự lo lắng, trong suốt mấy năm trời làm quận trưởng, chưa bao giờ ông lo nghĩ như bây giờ. Ông nghĩ đến người Phó quận hành chánh, ông bức tức lầm bầm :

— Đồ phản bội, đồ phản bội,...
Ông thở dài, nếu mình không đánh quân bài chờ này thì chưa biết đời mình sẽ ra sao, vụ này không thành công thì coi như sự nghiệp ông đi đường. Đại úy quận trưởng chợt nghe tiếng lép từ nhà trong đi ra, tiếng dép thật nhẹ của một người đàn bà, bà hội đồng. Nhưng ông không quay nhìn lại. Hai bàn tay ướt nước hoa thơm ngát bít lên mắt ông, hai bàn tay mềm và mát. Đại úy quận trưởng ngồi bất động, tiếng người đàn bà dịu dàng :

— Tại sao Đại úy của em lại buồn vậy Đại úy?

Đại úy quận trưởng gõ tay người đàn bà :
— Anh đang phải lo nghĩ...
— Lo nghĩ làm chi cho thêm mệt anh.

Đại úy quận trưởng nhìn quanh, căn phòng không còn ai ngoài ông và người nhân tình nã đồng này, người đàn bà son phấn mỉm cười :

— Em biết Đại úy đang lo nghĩ chuyện gì rồi.

— Hôm nay có tin Việt Cộng sẽ về đánh quận mình...

Người đàn bà nguây nguây :

— Anh còn xấu với em héng, anh còn giấu cả em nữa sao?

— Thị Việt Cộng về đánh chó còn gì nữa.

— Không phải, em biết hết trọn rồi nè, đừng có hòng giấu em, vợ anh không biết chó em thi biết hết trọn.

— Ai nói với em vậy, mà chuyện gì thế.

Bà hội đồng ngồi luôn lên tay ghế, vuốt ve khuôn mặt phi nộn của Đại úy quận trưởng :

— Anh có hứa với em anh không giấu em một chuyện gì hết, vậy mà chuyện đêm nay anh giấu, như vậy có phải là anh xấu với em hay không, đàn ông thiệt là bạc bẽo...

Đại úy quận trưởng cau có :

— Tôi nghiệp mà em, anh đang lo lắng thấy mồ nè, anh có biết bao nhiêu chuyện rồi tinh cù đầu óc mà em còn nỗi trách móc anh nữa, chuyện này xong anh hứa sẽ cho em biết, nếu thương anh thì em cố giúp anh, em an ủi anh như vậy là đủ rồi.

— Em không có quyền hỏi anh bây giờ?

— Không phải là không có quyền, nhưng em nên...

— Thôi được, em sẽ không hỏi anh nữa, nhưng anh phải hứa với em một điều này.

— Em muốn anh hứa gì?

— Anh không được lộn xộn nữa, không được con này con kia.

Mặt Đại úy quận trưởng lại nhăn lại :

— Trời ơi lúc này đâu p hải là lúc ghen tuông, anh đang khổ thấy mẹ anh em biết không?

— Khi nào anh khổ, anh lo lắng anh mới tới đây, những lúc anh sung sướng vui vẻ thì anh đi với con này con kia, con mụ Lan, bộ em không biết sao?

— Con mụ Lan nào, à anh nhớ rồi, nó làm ở nhà hộ sinh, mà nó đào nhiệm rồi còn gì nữa.

Mặt người đàn bà nã dòng chảy bập ra :

— Em không tin nó đào nhiệm, em biết nó ở đâu?

— Ở đâu?

— Anh lấy nó làm bé, anh đè nó trên tinh, bộ em không biết sao?

Đại úy quận trưởng nhảy dựng người lên :

— Nói bậy, ai biếu em vậy?

— Đâu cần ai biếu, người ta đồn rùm...

— Lại bậy nữa, anh xin em đó, em đừng móc

nối nó vào với anh rồi khổ thân anh.

— Xì, ở đây mà khổ, móc nối với con mụ

Lan mà anh kêu khổ có mà đời em cùi nè, sướng thấy mồ.

— Anh van em đó, em muốn nói anh là Việt Cộng sao?

— Cái gì mà Việt Cộng?

— Con mụ Lan là Việt Cộng, nó đào nhiệm theo Việt Cộng rồi.

— Thiệt vậy sao anh?

— Ông Trưởng chỉ cảnh sát có đầy đủ hồ sơ của nó, nó là đặc công vô quần minh để thăm dò đường đất, vẽ bản đồ, cho tới khi chuyên biệt nó phải trốn ra bưng.

— Khó quá nhỉ.

Đại úy quận trưởng nghe tiếng chân bước vào nhà rộn rã, bà hội đồng cũng đứng dậy, bà ta còn hỏi :

— Đêm nay anh ở lại đây chờ?

— Chắc chắn là anh phải ở lại rồi.

— Lâu lâu anh nên tờ chức trận giả một lần vui đó anh.

Đại úy quận trưởng nhăn nhó :

— Thôi mà anh xin em, cứ ngạo anh hoài, ngày mai anh hứa anh sẽ đèn ơn em xứng đáng.

Bọn đàn em ông quận đã vào chặt cả nhà bà hội đồng. Đại úy quận trưởng vẫn ngồi nguyên chỗ, ông ra hiệu cho các đàn em ngồi xuống ghế.

— Anh em coi như xong hết cả rồi chứ.

Ông Trưởng chỉ thông tin cười hô hố :

— Xong rồi Đại úy, công việc đẹp lắm Đại úy.

Đại úy quận trưởng ra hiệu cho bà hội đồng :

— Bây giờ bà cho chúng tôi nhậu được rồi đó.

Chờ cho bà hội đồng xuống nhà dưới, Đại úy quận trưởng hỏi lại lần chót những người có mặt :

— Tôi vẫn lo quá, anh em thấy thế nào?

Ông Trưởng chỉ thông tin tự tin :

— Đại úy quận trưởng đừng lo, đã có chúng tôi lo sắp đặt kế hoạch hết trọn rồi, vụ này nhất định là minh sẽ được tiếng vang cho quận nhà, hồi nay tôi mới nghĩ thêm ra được một kế hoạch nữa, vụ này còn đưa Đại úy lên đến thiêp tá, mà đồng thời cũng hóa giải được hết những gì mà thằng cha Phó quận hành chánh tố minh với nhà báo...

Đại úy quận trưởng bức mình, ông chửi thề một câu :

— Đ.M thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi bức rồi.

Gã Trưởng chỉ thông tin hòa hoãn :

— Xin Đại úy quận trưởng cứ tin ở kẽ của tôi, dĩ độc trị độc mà Đại úy.

— Anh nói gì vậy?

— Thưa dĩ độc trị độc.

— Vậy là sao?

— Có phải bây giờ báo chí đang tố Đại úy tham nhũng không?

Đại úy quận trưởng càng thêm bức mình :

— Mày nói gì mà lung lung lang tang lên vậy, thiệt tao không hiểu gì hết trọn, mà thôi đừng nhắc đến mấy thằng cha nhà báo nữa, dù mè, tao mà có quyền tao chôn sống chúng nó.

Gã Trưởng chỉ thông tin vẫn tự tin, hắn cười :

— Xin Đại úy bình tĩnh nghe em nói, Đại úy phải thiệt bình tĩnh mới được.

Đại úy quận trưởng uống một hộp rượu, đặt cái ly đến cách xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt gã Trưởng chỉ thông tin :

(CÒN TIẾP)



COTRACYN
VIÊN NGỌT DỄ UỐNG
(TRISULPHONAPHTHALEIMIDE)
3 KHÁNG SINH
(SULPHAMIDES)
SINH TỐ B12

đầu tranh echo đồi

(TIẾP THEO TRANG 4)

khỏi nhà 2 cây số, mẹ tôi thấy bên đường một đống phân trâu to lớn. Mẹ tôi tiếc của trời, quay lộn về nhà, lấy sọt hốt đống phân trâu mang về nhà làm phân bón ruộng... Người mẹ đó, năm 73 tuổi, đã bị đuổi khỏi căn nhà, do bà xây dựng, đuổi ra ngoài đống ruộng, sống trong 1 túp lều, vì can tội... địa chủ, vì đã tậu được vài chục mẫu ruộng, bằng tiền mồ hôi nước mắt, bằng công việc hốt phân trâu. Và mẹ tôi đã bị tố khóc chết.

Tôi có một người em ruột, là một đảng viên Cộng Sản. Người em đã bị Pháp bắt đem bắn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Mẹ tôi chết vì chẽ độ Cộng sản. Em tôi chết vì tranh đấu cho chẽ độ Cộng Sản, còn tôi ngồi đây bơ vơ với Tự Do thôi nát, ngày thì chửi đồng, đêm thì hồn mong chập chờn quay về với quá khứ, với Hà Nội, với Sơn Tây núi Tản sông Đà...

Số đặc biệt này là nét hương của những kẻ bơ vơ, bất lực trước tàn bạo của thời cuộc thấp truất anh linh những ai đã chết vì đất nước này, vì những tranh chấp chủ nghĩa đã xâu xé tò quắc chúng ta từ 20 năm nay.

CHU TỬ

Nhóm Sống, sau bao nhiêu « tang thương » lúc này quây quần bên tuần báo Đời, lại thực hiện một số đặc biệt Hà Nội. Nhận thấy bài báo của Chu Tử trên tuần báo Sống vẫn còn hợp với tâm trạng anh em báo Đời, nên mượn bài báo để giới thiệu số đặc biệt về Hà Nội của Đời.

ĐỜI

Hà Nội một ánh lửa...

(TIẾP THEO TRANG 21)

nội đã hóa thân thành biển. Có điều là, cùng với cháy sáng đồng loạt của lửa, mà từ trên cái đường kính của một nghiêng cánh vịnh biệt, tôi đã đồng thời nhìn thấy trong cái cõi ba mươi sáu phố phường lấp lánh động ảnh phía dưới, từng ánh lán tinh của Hà nội tàn dần. Đêm lên đường, cái hệ thống đèn lửa lô đố của Hà nội đang dần dần khép mắt.

Nói chuyện với đầu gói

(tiếp theo trang 9)

chảo» tờ báo phong phú hơn bao giờ bao tám trang nào. Đầu Gói thiết kêu gọi mấy chục ngàn bạn đọc của Đời ủng hộ công cuộc của những cây bút tự lập này, bằng cách hàng ngày đọc Tự Chủ. Nếu bạn không tin lời giới thiệu của Đầu Gói, bạn chỉ cần mua thử một số Tự Chủ, nếu dở thì thôi, không thèm mua tiếp nữa, lúc này, báo do bọn tài phiệt cầm đầu hơi nhiều, chúng ta cần ủng hộ những tờ báo nghèo, còn đồi chút tâm huyết.

THUỐC SÂU RĂNG
GIA TRUYỀN VIỆT NAM

NAM KÝ

(Của giòng họ Ng.Quang ở Bắc VN)

Có bán nhiều nơi ở Hải Ngoại. Của người giòng họ cũng được kế nghiệp gia truyền, phát triển tại các Quốc gia cư trú Hải Ngoại.

Nội tiếng tại Nội quốc 1965 (K.S. 1387)

— Được liệu hoàn toàn sản vật thượng hạng Xứ Sở. Dồi dào khí lực, (nguyên khí vũ trụ tạo hóa), khí thiêng sống núi sơn hà Việt Nam. Sản vật xứ sở phục vụ xú sờ (VN).

— «Bí Pháp» riêng đặc biệt — tùng kinh nghiệm của giòng họ Nguyễn Quang gia truyền tại Bắc VN.

— Dung liệu khoa học — ÂM DƯƠNG LÝ — đồng phương linh động, giữa vũ trụ và nhân sinh của Y giới Gia truyền VN (Vũ trụ, nhân sinh : gia đình tò quắc, nhân loại) Linh diệu phi thường...

Tiêu trừ tận gốc mọi căn bệnh đau răng. Bồi thêm sinh lực răng. Giảm chửa rụng răng. (Coi toa rõ)

Thuốc hay giá rẻ. «Phụng sự tò quắc, xây dựng kiến thiết quốc gia, phục vụ dân tộc, phục hưng kinh tế xứ sở» tại quốc nội.

PHÁT HÀNH TẠI NỘI QUỐC :
NAM KÝ 1083A Đại lộ Hậu Giang
và 270 Rạch Cát. Quęo (cua) Hậu
Giang Rạch Cát, Ngã Năm, Mũi Tàu
Phú Lâm Cholon. Thuốc Cao 50\$.
Nước 35\$ sấp lèn...



trị các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CỔ KINH
Có bán tại các nhà thuốc Tây

Mỗi người
một
bàn chải răng



Nhưng chỉ dùng

KEM
ĐÁNH RĂNG

Hynos
PHOSPHATE



HYNOS PHOSPHATE

mang lại cho quý vị
một hàm răng trắng trong,
những nướu răng lành mạnh,
một hơi thở thanh khiết,
nếu quý vị
chải răng 2 lần trong ngày

Với
Hynos
PHOSPHATE

đánh răng sớm chiều
răng tươi sáng nhiều,





CETONIC

Sinh-tố của sức mạnh

ÔI BỔ CƠ THỂ . TĂNG THÊM SỨC KHỎE

Rong biển sống nhiều

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẠI