

Wilson
DS 531
D6424

ĐÔI



ĐÔI

ĐỜI

40

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NAM TRONG TUẦN

- 1 CHỦ ĐỀ : DỰ LUẬT CHƯƠNG TRÌNH : 5 THÁNG LY THÂN**
• HÀ VIỆN và LUẬT CHƯƠNG TRÌNH của lưu. • HOÀI NGHỊ « LUẬT CHƯƠNG TRÌNH » của đời.

2

CHÍNH TRỊ

- TÌNH THẾ MỚI của lýđạiinguyễn. • TRĂM THẨM NGÀN THƯƠNG CỦA NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẤT MIỀN của võhành. • HỒI KÝ CỦA MỘT NGƯỜI BIẾT QUÁ NHIỀU của vănbinh. • NHỮNG GIAI THOẠI VỀ VĂN NGHỆ SĨ TẠI HÀ NỘI HÔM NAY của kimnbật. • TIỀN TRI VỀ VIỆT NAM của lechidduc.

3

VĂN NGHỆ

- BÊN GIÔNG NƯỚC BIẾC truyện dài của cungtichbiền.
- BƯỚM VƯỢT NGỤC của Henri Charrière — phanhuychiêm dịch
- RUỒI XANH truyện dài của nguyễnthuylong.

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • ĐỜI LÀ THẾ TRANG THƠ • NGƯỢC ĐỜI • ĐỜI GÒ GHÈ.

ĐỜI	● NĂM THÚ NHẤT	● SỐ 40	● TUẦN LỄ TỪ 9-7-1970 ĐẾN 16-7-1970
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TỦ và nhóm Sóng	GIÁ 40đ	Giao dịch quảng cáo Hồi ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

Bài gởi báo đài miền gởi cho báo khác và ngược lại. Nhà báo không trả lại bản thô

đầu tranh cho đổi

Hoài nghi «Luật Chương Trình»

«Luật Chương trình» đã được Hạ viện thông qua với những màn diễn xuất vờ tiền một cách trắng trợn mà Đời không cần phải nhắc tới nữa, và chỉ nêu ra những điều phi lý:

1) Luật Chương trình được coi là một lời kêu gọi ly thân giữa cuộc tình duyên ngang trái của Hành pháp với Lập pháp. Từ đầu tuần này Thương viện bế mạc khóa họp đầu năm và các ông Nghị bị loại rẽ lại lo chạy chọt đê chui vào Thương viện. Dĩ nhiên, Luật Chương trình cũng sẽ được thông qua với những lời đà kích lẩy lè, lẩy tiền, lẩy lồng ngu dân.

2) Trước kia, tại nước Anh đã có một lần Thủ tướng Winston Churchill xin Quốc hội chấp thuận Luật Chương trình. Trước đó, Thủ tướng Chamberlain phải từ chức. Churchill được xin ân huệ trên của Quốc hội, để đủ uy quyền khóa lấp các khuyết điểm của nội các cũ. Nội các Churchill hoàn toàn mới nên mới được phép sử dụng quyền hạn đó. Nay, chính phủ ta, theo Tông thống chế, Tông thống đã đích thân điều khiển chính phủ đã 3 năm rồi mà lại còn xin ân huệ là chuyện lạ. Đặt vấn đề trách nhiệm về các vụ bê bối trên khắp mọi lãnh vực hiện nay, Tông thống có thể quy tội cho các Nội các trước được không? Chắc chắn không. Nước Anh theo thề chẽ quân chủ lập hiến. Vua đế riêng. Nội các Chamberlain phải từ chức và chịu trách nhiệm trước lịch sử, Winston Churchill đã nhờ Luật Chương trình mà cứu được nước và chiến thắng Đức quốc xã, Phát xít. Mọi sự đó, vua Anh không có trách nhiệm. Ngược lại, nước ta theo Tông thống chế. Tông thống phải biết đến sự hoài phí của 3 năm chấp chính.

3) Nội các Trần thị Khiêm có thể cải tổ để thi hành Luật Chương trình hữu hiệu không? Vấn đề đó đã được Tông thống khơi nhẹ trong Ngày Quân Lực. Người Mỹ đã giúp ta chiến đấu và họ sắp sửa ra đi, để lại cho ta một gia sản nghèo khổ; bệnh hoạn. Nội các mới, (nếu có) sẽ làm gì được khi sức chịu đựng của dân chúng tới mức báo hòng? Tự lực, tự cường trong một hoàn cảnh hoàn toàn bị tước bỏ, liệu chính quyền này có đủ sức chịu đựng sự phản kháng của nhân dân và sức ép của các bạn đồng minh không?

Với 5 tháng ngắn ngủi, có lẽ chính quyền sẽ không đủ sức để hoàn toàn ước nguyện. Cẩn cứ vào các giải pháp tạm bợ trong dĩ vãng, ai cũng có quyền hoài nghi như thế. Phải hoài nghi.

ĐỜI

- Thêm một lần nữa sóng gió lại nỗi lên tại Tòa Nhà Lập pháp ở Công trường Lam Sơn khi dự luật chương trình được chính thức mang ra mổ xẻ trước khoáng đại Hạ Viện. Có thể nói cơn sóng gió lần này dữ dội hơn bao giờ hết trong lịch sử Quốc Hội Việt Nam và có lẽ cả lịch sử các cơ quan lập pháp quốc tế nữa. Những cuộc thảo luận tiến đến xô xát đã để lộ một vài điểm đáng chú ý trong hiện tình Hạ Viện.

Dự luật chương trình và Liên Ủy Ban Kinh Tế Tài Chính Hạ Viện

Dự luật chương trình chính danh mang tên «chấn chỉnh kinh tế tài chính» do Tổng Thống Thiệu chuyển sang Hạ Viện ngày 20/5/1970 xin đặc quyền về kinh tế tài chính trong hạn 5 tháng để «Hành pháp có thể đổi phó túc thi với các âm mưu phá rối kinh tế của địch, ngăn ngừa hữu hiệu cuộc khủng hoảng tiền tệ có thể xảy ra, đồng thời tạo dựng một khuôn khổ pháp lý thích nghi để dân chúng cũng như giới tư bản ngoài quốc có thể tham gia công cuộc chấn hưng kinh tế của VNCH».

Ngay sau khi dự thảo luật «chấn chỉnh kinh tế tài chính» được chuyển sang Hạ Viện, ngày 26/5 khối Xã Hội Hạ Nghị Viện với 18 Dân biểu đổi lập cũng lập tức đệ nạp một dự án luật cứu nguy kinh tế tài chính khác mang tên là «Phục Hưng Kinh Tế và Tài Chính Quốc Gia» và yêu cầu khoáng đại Hạ Viện thảo luận dự luật này theo thủ tục khẩn cấp.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, năm 1968 cơ quan Hành Pháp đã lần chuyển dự luật xin đặc quyền về kinh tế tài chính trong hạn một năm nhưng đã bị Quốc Hội bác bỏ nên lần này trước hiện tình kinh tế quá ư nguy ngập, cơ quan Hành pháp quyết tìm mọi cách để dự luật phải được thông qua.

Ngày 10-6-70, Quốc vụ Khanh Vũ Quốc Thúc đã sang Hạ Viện điều trần về sự cần thiết của luật chương trình đồng thời hứa hẹn những viễn ảnh tươi sáng nếu dự luật được thông qua. Trước đó, Thủ tướng Khiêm cũng đã đích thân đến trình bày hiện tình đen tối về kinh tế tài chính trước Liên Ủy Ban Kinh



HẠ VIỆN và LUẬT CHƯƠNG TRÌNH

bài của LUU

Tế Tài Chính Hạ Viện ngày 15-5-70.

Cơ quan Hành Pháp đã làm trước mọi điều có thể làm được ngay cả việc mua chuộc hay dọa dẫm bắt bù một số Dân Biểu để chuẩn bị cho sự thông qua dự luật. Sự «thành công» trong vụ án DB Trần Ngọc Châu làm cho cơ quan Hành pháp hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của những phương tiện sẵn có. Sự tin tưởng này đã được Bộ trưởng Đặc Trách Liên Lạc Quốc Hội Cao văn Tường đề cập đến khi ông tuyên bố rằng thế nào dự luật chương trình cũng được biểu quyết theo ý muốn của cơ quan Hành pháp.

Mà quả thực sự tin tưởng của Tông thống Thiệu không phải là không có lý do, vì ngay giai đoạn đầu của việc cứu xét dự luật tại Liên Ủy Ban Kinh Tế Tài Chính Hạ Viện, cơ quan Hành pháp đã nắm chắc rằng dự luật sẽ được cứu xét một cách thuận lợi nhờ vào tổng số Dân Biểu thân chánh quyền trong Liên Ủy Ban này. Thực vậy, Liên Ủy Ban Kinh Tế Tài Chính gồm lối

40 Dân Biểu, chỉ trừ độ 10 Dân Biểu có khuynh hướng đổi lập hay lưỡng kull, số còn lại toàn là những khuôn mặt thuộc khối Cộng Hòa (khối thân chánh quyền) hoặc từng nổi tiếng là thân chánh quyền. Kiện tướng của Liên Ủy Ban này là DB Phan Ngọc Nguyên 45 tuổi, đảng viên Nhân Xã (đảng chánh quyền), thuộc khối Cộng Hòa, Chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Tài Chính Hạ Viện và DB Lê tài Hòa 50 tuổi, Tổng Thư ký khối Cộng Hòa, Thuyết trình viên về Tài Chính; trong khi DB Võ Văn Phát, Chủ tịch Ủy Ban Kinh Tế Hạ Viện, một khuôn mặt khá độc lập, lại không giữ vai trò tích cực mấy.

Vì dự luật chương trình do Hành Pháp đưa qua đã được số đông D.B thân chánh quyền trong Liên Ủy Ban dành cho nhiều thiện cảm.

Dự án luật «Phục Hưng kinh Tế Tài Chính Quốc gia» của khối Xã Hội tuy cũng được Liên Ủy Ban Kinh Tế Tài Chính cứu xét đồng thời, nhưng như đã trình bày, khuynh hướng chính trị của khối Xã hội và

của đa số Dân biểu trong Liên Ủy Ban KTTC đối nghịch nhau nên dự luật của khối Xã hội được Liên Ủy Ban Kinh Tế Tài Chính cắt khúc rời diều vào những chỗ thích hợp trong dự luật chương trình của Hành Pháp.

Với phương cách này, Liên Ủy Ban KTTC khai sinh dự luật mới đặt tên là dự luật «Chấn Hưng Kinh Tế và Tài chính Quốc gia» nội dung không khác dự luật do Hành Pháp chuyển sang là bao và gọi đó là dự luật đúc kết của 2 dự thảo xin đặc quyền của Hành Pháp và dự án luật do khối Xã hội đổi lập đệ nạp.

Trong khi đó, tinh thần dự luật của khối Xã hội khác biệt với dự luật đúc kết của Liên Ủy Ban vì hai phương châm mà khối Xã hội đề ra là giảm chi và đẩy mạnh sản xuất với những biện pháp khá táo bạo như: áp dụng chế độ cưỡng bách lao động, sung còng tài sản thu đắc quá đáng để phát

mỗi, giảm mọi công chi đến mức tối đa...

Tuy sự khác biệt giữa dự luật của khối Xã Hội và dự luật đúc kết khá rõ ràng nhưng Liên Ủy Ban KTTC cố trốn tài phu thủy làm như thế dự luật chương trình do Liên Ủy Ban đúc kết phải được sự đồng ý mặc nhiên của khối Xã Hội vì dự luật của khối này là một « thành phần » của dự luật đúc kết.

Sự gán ép gượng gạo này dĩ nhiên không được khối Xã Hội chấp nhận và là một trong những lý do gây sóng gió và những xô xát đáng tiếc sau này.

Những cuộc mua bán và những sự trở cờ

Mua bán ở đây dĩ nhiên là mua bán phiếu trong cuộc biểu quyết dự luật. Dự luận vẫn thường đồn đãi về sự kiện không mấy tốt đẹp này đã diễn ra tại tòa nhà lập pháp trong ít lâu nay. Thêm một lần nữa tệ trạng này được DB Hồ văn Thủ, 44 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Bài Trữ Tham Nhũng Hạ Viện công khai tố giác rằng giá một lá phiếu chấp thuận là 200.000 đồng và có thể có

một phần thương phụ nữa được gọi là công xuất sau khi dự luật được chung quyết.

Một điều khá lý thú là chính DB Phạm Duy Tuệ, Tổng Thư ký Hạ Viện, một người trước kia thuộc khối Dân Tiến (đã tan rã) và vẫn được coi như là một kiện tướng của phe thân chánh phủ cũng lên tiếng tố cáo việc mua bán này.

Một ký giả nghị trường khá đứng đắn còn tiết lộ rằng chính mắt ông ta trông thấy một cuộc mua bán muộn màng tại hậu trường Hạ viện vào sáng ngày 19-6 khi dự luật chương trình đang được đưa ra mổ xẻ. Ông ta kể lại rằng hôm ấy, ba ông Dân Biểu thuộc 2 đơn vị một ở miền duyên hải và một ở miền Đông kéo nhau vào một gian phòng để chia phần mỗi người 200.000. Ông Dân Biểu phụ trách chi tiền (thay mặt người nào đó) giữ cả danh sách các ông đã nhận tiền với các chữ ký đầy đủ.

Không ai có thể biết được điều này có thực hay không (trừ những người trong cuộc), tuy nhiên lời quả quyết này càng làm cho dư luận

thêm chán chường đối với cơ quan dân cử.

Một Dân Biểu thuộc phe đối lập thường kè lại những phương cách bắt bì hay dọa dẫm những Dân Biểu có những cuộc làm án bất chánh hoặc đời tư không mấy tốt đẹp mà cơ quan hành pháp có đủ tài liệu chứng cứ, sẵn sàng tung ra và coi đó như những lợi khí vò cùng hữu hiệu để bắt buộc những Dân Biểu đó phải làm theo ý mình. Cũng thực khó mà biết rõ ràng câu chuyện này có thực bao nhiêu phần trăm, nhưng dù sao, đó cũng không phải là một điều không thể xảy ra.

Trong những cuộc thảo luận của khoáng đại Hạ viện về dự luật chương trình, người ta không thể không chú ý đến sự thay đổi lập trường một cách bất ngờ của một vài Dân Biểu vốn nổi tiếng là trung thành với cơ quan hành pháp. Đó là trường hợp của các DB Phạm duy Tuệ, Nguyễn văn Phuong...

DB Phạm duy Tuệ, 29 tuổi, đương kim Tổng Thư ký Hạ Viện, khối viên khói Dân Tiến (đã tan rã) được coi như là thân chánh quyền

hết mực, nhất là qua vụ án DB Trần ngọc Châu.

Không ai ngờ trước rằng trong phe chống đối dự luật chương trình ngoài nhóm Dân tộc và khối Xã hội lại còn có một vài khối viên Dân Tiến nhất là DB Tuệ. Vậy mà điều đó đã xảy ra.

Thái độ chống đối của DB Tuệ xem chừng còn quyết liệt hơn cả sự chống đối của khối Xã hội. Điều này thực rõ ràng vì trong dự án luật do khối Xã hội đề nạp, người ta còn đọc thấy ý kiến chấp nhận trao đặc quyền cho Hành pháp trong 5 tháng. Dân Biểu Hồ ngọc Nhuận, Chủ tịch Ủy Ban XDNT Hạ nghị Viện, một trong những tay đạo diễn của khối Xã hội, trong bài phát biểu ý kiến đã cho rằng để cơ quan Lập pháp có thể tin nhiệm mà trao đặc quyền kinh tế tài chánh cho cơ quan Hành Pháp, « thiết tưởng Tông Thống nên »:

— Ra trước Quốc Hội Lưỡng Viện trình bày hiện tình đất nước cho quốc dân được rõ.

— Thay đổi toàn diện Chánh phủ.

— Cam kết từ chức nếu thất bại».

Như vậy thì rõ là không phải khối Xã Hội đối lập kháng khăng không đồng ý trao đặc quyền cho chính phủ, nhưng mà chỉ trao với một vài điều kiện.

Trong khi đó, lập trường của viên Tổng Thư ký Hạ nghị viện là không thể nào tin rằng cơ quan Hành pháp có thể cứu nguy hiện tình kinh tế tài chánh với dự luật chương trình.

Rất nhiều người tự hỏi không hiểu vì lý do gì mà một Dân Biểu nổi tiếng thân chánh quyền lại thay đổi lập trường kỳ lạ như vậy. Đề trả lời câu hỏi này, một vài người am hiểu hậu trường Hạ Viện cho rằng sở dĩ hiện tượng chống đối kỳ lạ này xảy ra là vì ít lâu nay, phe cánh trái của dinh Độc Lập bắt đầu hoạt động trở lại và thái độ trên là phản ứng của tuyên bố « luật chương trình chỉ là trò đùa ».

Nhưng đầu sao những ký giả nghị trường cũng chứng kiến được những màn ly kỳ ảo não khi nữ DB bà Kiều bá vai áp má thi thầm với DB Tuệ, người mà trước đây ai cũng nghĩ chính là kẻ không đội

đôi chung với nàng Kiều sau vụ án DB Trần ngọc Châu.

Sau cơn sóng gió

Giờ đây cơn sóng gió đã qua, nhưng dư âm hãi còn tồn tại và có lẽ cũng khó phai nhòa.

Thực ra, cho đến bây giờ, rất nhiều người vẫn chưa hiểu dự luật chương trình là gì và những cuộc thảo luận tại nghị trường Hạ viện không giúp người dân hiểu rõ lợi hại ra sao. Người ta chỉ thấy rằng vào ngay ngày đầu của cuộc thảo luận, ngày 18/6, DB Nguyễn văn Tho, (Trưởng khối Đoàn kết (khối thân chánh quyền cứ lên diễn đàn để nghị biểu quyết để xem khoáng đại chấp thuận hay bác bỏ dự luật trong khi cuộc thảo luận chưa đủ chi tiết giúp mọi người có dữ kiện phán đoán. Những ngày sau đó, Dân Biểu này cứ nhắc đi nhác lại đề nghị xin khoáng đại biểu quyết. Thái độ này cùng với những lời tố cáo có sự mua chuộc của vài Dân Biểu chống đối càng làm người ta nghĩ rằng rất có thể khối thân chánh quyền nắm chắc phần thắng khi biểu quyết (vì là đa số) và nóng lòng muốn biểu quyết càng sớm càng hay để trả xong món nợ cho rồi, không còn thảo luận dài dòng chi nữa.

Trong khi đó thì phe thiểu số chống đối cứ tìm hết lý do nọ đến hết lý do kia để phá đám, ngăn cản không cho biểu quyết mà không chịu đưa ra những lập luận vững chắc để đánh đổ dự luật chương trình như thế rằng nếu biểu quyết thì phe mình chắc chắn thua vì là thiểu số còn lý luận thì cũng không ai nghe vì đa số thân chánh quyền đã có « lập trường dứt khoát » rồi.

Vì vậy những cuộc xô xát đã xảy ra và hậu quả là thêm một lần nữa mọi người nhắc đến cơ quan lập pháp này với một nụ cười chè bai và chán nản. Thái độ này đã thể hiện rõ rệt qua cuộc bầu cử các Hội Đồng Đô Thành, Tỉnh và Thị Xã diễn ra một cách buồn bã. Đầu đâu người dân cũng nhìn những lời hứa hẹn của các ứng cử viên với vẻ ngờ vực nêu không nói là khinh rẻ.

Thế là từ những tệ trạng tại Hạ Viện được báo chí nhắc nhớ quá nhiều, người dân đàm ra nghĩ ngờ và chè bai các cơ quan dân cử,

điều này dĩ nhiên không thể là một hậu quả tốt đẹp được.

Qua sự thảo luận và biểu quyết dự luật chương trình tại Hạ Viện, người ta lại có dịp thấy rõ ràng tư cách và khả năng của ông Chủ tịch Viện này.

Trong suốt 3 năm từ ngày mà DB Nguyễn văn Lương, 68 tuổi, giữ chức vụ Chủ tịch Hạ Viện, người ta luôn luôn thấy một Dân Biểu trẻ, Bác sĩ Hồ văn Minh, 34 tuổi, hiện diện bên cạnh vị Chủ tịch già nua này để phụ tá cho ông với tư cách Đệ Nhất Phó Chủ tịch. Trong suốt 3 năm qua, DB Hồ văn Minh nói tiếng là một người ôn hòa, khéo léo và tuy là một khối viên Xã Hội, ông ta vẫn tỏ ra chừng mực, hiền rồ bỗn phận của mình và được nhiều cảm tình của các Dân Biểu khác. DB Hồ văn Minh được xem như là người « thầy tuồng đặc lực » của vị Chủ tịch thiếu chuẩn bị này trong rất nhiều trường hợp, ngoại trừ những trường hợp mà người ta có cảm tưởng rằng ông Chủ tịch đã được gợi ý phải tiến tới kết quả định trước.

Đây chính là trường hợp khi khoáng đại Hạ Viện thảo luận về luật chương trình. Người ta thấy trên bàn chủ tọa một ông Chủ tịch lúng túng vụng về, đầy sơ hở khi điều hành phiên họp, như thể mãi lo àu làm sao đạt cho được điều đã định.

Chính sự vụng về, thiếu sáng suốt của ông đã đóng góp tích cực vào việc xảy ra cuộc xô sát hôm 20-6 tại Hạ Viện. Đã thế, ông còn công khai tuyên bố rằng dự luật chương trình đã được biểu quyết chấp thuận với 63 phiếu trong khi những người hiện diện hôm đó đều biết rằng lúc ấy hội trường đang lộn xộn và 2 hai phe chống đối và ủng hộ đang xô xát nhau, còn ông thì đã theo vệ sĩ chạy đi đâu mất.

Ông luôn luôn tuyên bố rằng mình làm việc vô tư và dân chủ, việc gì cũng do toàn thể quyết định, nhưng chỉ việc công bố kết quả « dự luật chương trình đã được thông qua với 63 phiếu thuận » cũng đủ cho mọi người hiểu giá trị những lời nói của ông như thế vào rồi.

Xem tiếp trang 47





KHA TRẦN ÁC

« Anh hùng cứu quốc » lại cái

Ngày thứ bảy 4-7, Đầu Gối đã mời các tay tồ về bồi toàn Đoàn văn Cầu, Hoàng văn Đức, Lê chí Đức tới tòa soạn Đời hội thảo với nhà sư già Ai Lao để cùng tiên tri về số phận Việt Nam trong tương lai. Được sĩ kiêm Nghị sĩ Đoàn văn Cầu, bác sĩ Hoàng văn Đức (người vẫn viết tham luận cho Đời) là những người không xa lạ gì đối với bạn đọc, duy có giáo sư Lê chí Đức là người Đầu Gối cần giới thiệu với độc giả : Giáo sư Lê chí Đức là tác giả loạt bài « Tiên tri về Việt Nam » khởi đầu trên Đời từ số trước. Giáo sư Lê chí Đức là người tu theo phương pháp Subub. Ông là một nhà mô phạm gương mẫu, khiêm tốn và rất thận trọng lời nói. Đọc « Tiên tri về Việt Nam » các bạn sẽ thấy rõ tài tiên tri lật lùng của ông. Còn nhà sư già Ai Lao thì khỏi cần giới thiệu, bạn đọc đã biết rồi.

Mở đầu cuộc hội thảo, Đầu Gối trình bày lý do tại sao lại mời các tay tồ về bồi toàn đến để hỏi về tương lai Việt Nam. Lý do như sau :

« Tình hình quân sự Việt Nam lúc này rất khả quan. Các tướng lãnh đều cho Đầu Gối biết là chiến tranh đang đi tới giai đoạn tàn lụi. Người ta có cảm tưởng đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng đột nhiên Giáo Chu Úc lên tiếng đòi nói rộng các luật lệ di cư hiện hành ở Úc để những người miền Nam không sống chung nỗi với Cộng Sản có thể di cư sang Úc, đồng thời thành lập cấp tốc ở tòa Đại sứ Úc một phòng liên lạc để làm

Được sĩ Đoàn văn Cầu trả lời :

— Có thể chúng ta hi sinh bao nhiêu xương máu, thắng đến đít về quân sự mà rút cuộc vẫn khâm ngã quỷ mờ. Kéo nhau di cư sang Úc lâm chúa. Anh còn lả gì : Việt Nam là một vấn đề quốc tế. Trong vấn đề quốc tế này, chúng ta chỉ là quân cờ, không phải người đánh cờ. Rất có thể người đánh cờ cho quân cờ Việt Nam hung hăng, tâng xung hữu đột, đe dọa cuối cùng « thí quân cờ Việt Nam, vì chiến lược chung đòi hỏi ». Nghĩa là rất có thể cả con cờ Bắc Việt, lân Nam Việt đều di dông ráo...

Bác sĩ Hoàng văn Đức lên tiếng :

— Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ

tương lai Việt Nam chưa bao giờ sáng sủa, hứa hẹn như lúc này..

Đầu Gối can thiệp :

— Những ý kiến mâu thuẫn các anh vừa đưa ra chỉ là những ý kiến do sự suy luận của khối óc các anh. Tôi không mời các anh tới để tranh luận cãi lý, mà là để nhờ các anh hiệp lực với vị sư già bói chung 1 quẻ xem tiền đồ Việt Nam sẽ ra sao. Qui vị nghĩ sao về đề nghị « bói tập thể » này ?

Nhà sư già mỉm cười :

— Bắn đạn không quan niệm nỗi thế nào là bói tập thể. Chỉ có một cách mỗi người gieo một quẻ rồi đem đổi chiếu những điều minh tiên tri xem có giống nhau không. Qui vị nghĩ sao ?

Ý kiến của vị sư già được toàn thể anh em chấp thuận, nhưng buộc Đầu Gối một điều là Đầu Gối chỉ được tiết lộ những điều gì mà anh em thỏa thuận, còn cái gì mà anh em xét là « thiên cơ bất khả lâu » thì hãy khoan. Đầu Gối miễn cưỡng vâng lời : Dưới đây là những điều mà Đầu Gối được « phép » tiết lộ sau cuộc bói « tập thể ».

— Việt Nam sẽ thống nhất trong vòng ba năm nữa. Người mang thống nhất, hòa bình tới cho Việt Nam, không phải là đàn ông, cũng không phải đàn bà như lời Tú Kieu viết trong bài « Xin cho cái giống lên ngôi » :

Kim Thoa kinh nghiệm có thừa
Kia có Tú Kieu Đạm mây mưa chẳng
sơn
Nên giao phó giang sơn cho họ
Cho mấy thằng mũi lõi mắt xanh
Mỗi gân sẽ hết hoành hành
Cả « xia » lẩn Cộng bu quanh
« đỗ » bà.

sĩ công nhân, bị chủ báo bóc lột, chửi rủa chủ báo không tiếc nước miếng, khi trở thành chủ báo, quay lại phóng tay bóc lột đồng nghiệp không chút xót thương và tàn nhẫn còn hơn chủ báo chính cống. Bởi chủ báo cưu vănsi, ký giả ít oi và khả bì này làm anh em thất vọng quá nhiều.

Chu Tử không ở trong số đó. Về phương diện chủ báo, anh là một chủ báo hiền có. Anh cũng ăn, nhưng không ăn hết. Có 10, anh chỉ giữ cho anh 7, còn 3 chia cho anh em. Như vậy cũng đã là đáng quý lắm rồi, bởi vì 10 tháng chủ báo thì có đến 11 tháng có 10 lại muốn cào cấu thêm của anh em để có mưới ba, mưới bốn.

Chu Tử nhờ Đầu Gối gửi lời cảm ơn anh Hoàng hải Thủy. Hoàng hải Thủy vốn ghét các chủ báo hơn chó, anh lại là người khí khái, dễ hờn dỗi, vậy mà nhận định về Chu Tử, anh viết như rứa là anh thương Chu Tử lắm. Nhưng Chu Tử có một điều hơi « oan ức », cần nói rõ với anh : anh viết : « Có 10, Chu Tử chỉ giữ cho anh 7, còn 3 chia cho anh em. » Chia cho anh em « ba » thì đúng, nhưng bảo Chu Tử giữ « bảy » thì không đúng, số 7 còn lại, Chu Tử cũng chia lung tung, bừa bãi, chia cho những người không đáng chia, và những người đáng chia. Bằng cớ là lúc này, còn cái « xế » cuối cùng, phương tiện tối cần thiết đối với một anh què như Chu Tử, mà anh cũng bán nốt. Không phải Chu Tử ngu đần, hoặc quên tử tàu. Nhưng anh nghĩ : sống trong thời đại này tự nó đã là một việc vô liêm sỉ rồi, vậy mà còn tính chuyện làm giàu thì quả là chuyện quá u tang tận lương tâm. Cho nên kiếm được đồng nào Chu Tử phung phí cho bẳng hết. Trong cuộc đời « gạn đục khơi trong » của Chu Tử, điểm tự hào của anh là anh dám coi thường đồng tiền. Có những kẻ lúc nghèo lồ dít, thì chửi hăng say lắm, nhưng khi kiếm được chút đỉnh, thi bần tiện, cay cú, làm nô lệ đồng tiền hơn ai hết. Do đó, Chu Tử phung phí tiền để được nghèo như trước kia là để minh có cái quyền chửi những thằng giàu. Vì giàu thi còn có quyền chửi ai, chỉ có quyền nghe mọi người chửi.

Ăn bảy, chia ba

Trong báo « Người » mục « Định mệnh đã an bài » do Hoàng hải Thủy phụ trách, có một đoạn viết về Chu Tử như sau :

Ở đây, tôi thấy cần viết vài giòng về Chu Tử. Anh là một người viết tiêu thuyết rồi làm chủ nhật báo làng báo — Việt Nam, và làng báo các nước Âu Mỹ cũng thế, có rất ít văn sĩ, ký giả thành công với nghề làm chủ báo. Chủ báo thường là những hàng người « ngon gì đâu đâu ». Tôi thấy có những lái buôn, ma cô, chủ nhà thò, chủ nhà tắm hơi, lưu manh, đĩ đực ra làm chủ báo và thành công, nhưng ta thấy có rất ít văn sĩ làm được chủ báo — ở Việt Nam cũng như ở khắp mọi nước có báo chí, những người viết hay chỉ giỏi viết mướn cho người khác. Thực ra, cũng có đôi kẻ đã từng viết văn trở thành chủ báo ở Việt Nam, nhưng tai hại và nhục nhã thay, vài kẻ đó khi còn là văn

Anh em không có tiền ra báo Nặng Thép. Anh em nhờ Đầu Gối xoay tiền dùm. Đầu Gối bèn cho anh em mượn mấy trăm ngàn để làm vốn. Sự thực số tiền này, Đầu Gối cũng không có, Đầu Gối mượn của anh Lữ Hồ để đưa anh em. Đồng thời Đầu Gối giới thiệu anh Lữ Hồ làm cố vấn giúp ý kiến anh em trong công việc điều hành tờ báo. Nhưng vài hôm sau, anh em Thương phế binh cầm dùi luồn vào mảnh đất của vợ anh Lữ Hồ. Anh Lữ Hồ van anh em tha cho, kêu vợ anh « bố » anh. Anh em không tha, cứ cầm dùi vào đất của bà vợ ông « cố vấn ». Lữ Hồ nhờ Chủ tịch Nguyễn Định can thiệp, Chủ tịch Định trả lời :

— Có một anh em Thương phế binh tới trước một tư gia, cầm bốn cái cọc vào giữa lối xe ra xe vô của nhà người ta. Người ta yêu cầu tôi can thiệp, tôi can thiệp thì suýt bị anh em chém mất đầu. Phong trào Thương phế binh là rứa đấy...

Nghe Nguyễn Định kể khéo, Lữ Hồ chỉ biết thở dài. Chị Lữ Hồ dọa sẽ ly dị anh nếu anh còn dính dáng đến phong trào Thương phế binh. Giết dây khoái thế đấy, thưa các bạn. Nhưng các bạn cứ yên tâm, Đầu Gối sẽ giết dây phong trào Thương phế binh, biến thành một phong trào cách mạng xã hội thực sự cho các bạn coi. Các bạn đừng vội nản, ráng mà tiếp tục ủng hộ anh em. Anh em chiếm nhà của các bạn, còn hơn là kẻ có quyền thế chiếm nhà của các bạn.

THỢ MÁY LẠNH TỦ LẠNH

GS tốt nghiệp tại Mỹ và Nhật hướng dẫn ; Khóa thực hành nạp ga máy lạnh. Bạn tay làm lấy cắt xà và hàn bằng giòi đá. Sạc ga với dòng hồ sạc Amprobe. Xử dụng máy bơm và hút cùng hóa chất trừ nghẹt Đại Nam 808 Trần Hưng Đạo. 239 Ngõ Phượng Chợ Lớn. Nội trú 4000đ 1 tháng. H Phí 7500đ. Lớp cấp tốc 20 ngày. Lớp cuốn dây « BOBINAGE » trọn khóa 5000đ.

HENRI CHARRIÈRE

BUỚM VƯỢT NGỤC

(Tiếp theo ĐO 1/639)

Bản dịch của PHAN HUY CHIÊM

Tôi liền kè rõ đầu đuôi câu chuyện đánh ghen giữa con Brutus và Danton cho ông ta nghe. Rồi tôi kết luận rằng con trâu của tôi có quyền tự vệ là vì nó bị con Danton tới tấn công giữa lúc nó còn đương bị đóng vào hai càng xe với một cái ách ở trên cổ.

Thiếu tá gật đầu nói:

— Ủng thế!

Xong vụ xét xử này, Thiếu tá vẫn để cho tôi làm tên đất xe trâu với con Brutus như cũ.

Cuộc khởi loạn trên đảo Saint Joseph

Cuộc đời trên những hòn đảo nhỏ con này nguy hiểm và cũng vì tất cả mọi người đều được sống trong một bầu không khí tự do giả tạo. Tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy ai ai ở đây cũng có một cuộc đời bình thản vô nghĩa lý. Người thi chò ngày mẫn tú, kẻ thi chẳng còn biết chờ đợi cái gì nữa. Họ đều kéo dài một chuỗi ngày đêm trong trác tang.

Đêm hôm ấy tôi nằm dài trên vũng mực nhám lại, tri óc cố nghĩ tới những kỷ niệm xưa. Ở phía đầu phòng bên kia thì họ xúm nhau đánh bạc như điên. Trong lúc tôi đương mơ màng thì có hai người lại hỏi tôi :

— Buorm ơi, mày ngủ đấy à?

— Không, đã ngủ được đâu.

— Chúng tao có chuyện kín muốn bàn với mày.

— Được cứ nói đi, ở đây kín không có ai nghe lỏm được đâu.

— Đây này, chúng tao muốn nói thật với mày là người ta đương sửa soạn một cuộc khởi loạn trong khu trại giam này.

— Chúng mày có chương trình hành sự chưa ?

— Có chứ ! Bắt đầu là chúng mình sẽ giết chết hết bọn gác dan Ả rập, bọn Giám thị cùng tất cả vợ con già đình chúng nữa, nghĩa là tiêu diệt hết cả mầm mống của bọn người thối tha này đi. Tao, Arnaud, bạn thân tao là Hautin cùng 4 người giúp sức thân tin nữa, trước tiên chúng tao vào cướp phá kho súng đạn của Ban Chỉ huy. Chính tao đã

chuẩn bị sẵn sàng các vũ khí ở trong kho rồi. Có tất cả 23 khẩu liên thanh, 80 khẩu súng trường và súng lục. Cuộc nổi dậy sẽ được khởi sự vào ngày...

— Thôi các anh đừng nói thêm nữa. Tao không chịu đâu. Tao cảm ơn lòng tin cẩn của chúng mày nhưng thật tình tao không đồng ý đâu. Ở đời tao chỉ làm việc gì mà chính tao muốn làm chứ không bao giờ tao làm một việc theo ý muốn của người khác. Thêm nữa là tao không thể đang tâm hạ sát những đàn bà và trẻ con vì họ có làm hại gì tao đâu. Tao lấy danh dự hứa với chúng mày là tao không nói cho ai biết chuyện này cả. Nhưng tao xin 1 điều là bảo cho tao biết trước 8 ngày để tao kịp có giờ xin lỗi sang ở bên đảo Saint Joseph — Tao không muốn có mặt trên đảo Royale này khi chúng mày khởi sự.

— Thôi nhất định như thế đấy. May đừng nói gì cả nhé.

— Được ! Thôi chào chúng mày.

Nói chuyện xong Hautin và Arnaud đi ra. Tôi thăm nghĩ đây thật là một chuyện ly kỳ, điên rồ. Ngoài hai thằng này ra còn có tới 50 đến 100 tên đồng lõa nữa !

Đến một buổi sáng kia, một biến cố bất ngờ xảy ra : Trong giờ điềm danh đột nhiên người ta gọi ra đứng riêng một chỗ những tên Arnaud, Hautin và Jean Carbonier (tên này là em của thằng bạn Mathieu Carbonier của tôi, nó vẫn giữ việc làm bánh mì từ mấy năm nay ở đây). Rồi có lệnh đưa tức khắc 3 đứa này sang đảo Saint Joseph. Không ai giải thích vụ này và cũng chẳng ai hiểu lý do. Tôi nghĩ có lẽ việc âm mưu khởi loạn bị bại lộ ra chẳng ?

Sau đó nhiều chuyện động trời xảy ra liên tiếp ; Trong đêm hôm ấy tên tù Girasolo bị hạ sát trong cầu tiêu, trong cuộc điều tra, người ta thấy vết máu người trên áo lót mình của tên chăn trâu gốc dân da đen Martiniquais.

Sau cuộc điều tra cấp tốc trong mười lăm ngày

tòa án đặc biệt lên án tử hình tên phu chăn trâu này.

Đột nhiên một tên tù già loại « cứng đầu » tên Garvel vào buồng tắm bảo tôi :

— Buorm ơi ! Tao áy náy về vụ án tử hình của tên chăn trâu quá, bởi vì chính tao mới là người đã giết chết tên Girasolo. Bây giờ tao muốn cứu sống cho thằng da đen chăn trâu, nhưng tao cũng sợ cái may chém làm. Tao muốn ra tự thú với Ban Chỉ huy nhưng làm cách nào để cho tao khỏi bị chém đầu mà chỉ bị 3 hay 5 năm cầm cổ thôi.

Suy nghĩ một lúc. Rồi tôi trả lời hắn :

— Kề ra tội mày cũng đáng phải chặt đầu hay ít ra cũng bị cầm cổ chung thân, vậy để tao có nghĩ kế hoạch cho mày chỉ bị tù chung thân thôi, được như vậy cũng là tốt rồi.

Sau 2,3 ngày Garvel ra tự thú theo như kế hoạch đã định trước. Cử chỉ của hắn được Tòa án coi như một hành động cao cả, nên tuyên án tù chung thân cho hắn và tha bổng cho tên da đen chăn trâu.

Mãi hai tháng sau tên Garvel mới nói kín cho tôi hay rằng nó giết thằng Girasolo vì thằng này đã tố cáo 3 tên đầu sỏ cuộc âm mưu khởi loạn là Hautin, Arnaud và Jean Carbonier cho Ban Chỉ huy trại giam biết.

Ở ngoài sân có tiếng gọi to :

— Buorm ! Tên Buorm đâu ? Sắp xếp quần áo đồ đạc để sang đảo Saint Joseph ngay.

— Chuyện gì ghê gớm vậy ?

Người ta cho tôi hay là nước Pháp đã tuyên chiến và bắt đầu làm vào tình trạng chiến tranh. Một kỷ luật mới được đặt ra ; tên tù nào vượt ngục tức là muốn đi theo lực lượng Pháp tự do tức là một hành động phản quốc. Nhân viên trách nhiệm nào dè xẩy ra một cuộc vượt ngục sẽ bị cách chức ngay.

Thiếu tá Prouillet đã đổi đi từ 2 tháng rồi. Viên chỉ huy mới, tôi chưa được gặp.

Tôi với chào các bạn hữu rồi đúng 8 giờ xuống tàu đi Saint Joseph.

Khi tôi rời thi viện Chánh giám thị cũ, cha đẻ của con nhỏ Lisette suýt chết đuối, đã đổi đi Cayenne từ 2 tuần lễ nay rồi. Viên Thiếu tá chỉ huy mới tên là Dutain quản hải cảng Havre, ra tiếp nhận tôi.

Vì biết tôi là người đã lao mình xuống biển để cố cứu con nhỏ Lisette, con gái đỡ đầu của Bà Dutain, nên hai ông bà tiếp đãi tôi rất ân cần.

Từ dinh chỉ huy ra, một tên gác dan Ả rập còn trẻ tuổi đưa tôi xuống trại giam.

Thế là bắt đầu từ nay tôi lại được giam vào trong một căn phòng rộng đúng hệt như căn phòng bên đảo Royale. Ở đây có cả Pierre le Fou, Arnaud và Jean Carbonier. Lý ưng ra tôi phải ăn ở cùng nhóm với thằng Jean này mới phải vì nó là em của bạn tôi.

Nhưng tôi khước từ là vì nó liên kết với hai thằng Hautin và Arnaud. Nên tôi đành phải cùng sống với tên Carrier có hồn danh là Pierre le Fou,

Ngày nào cũng vậy cứ đúng bùa trưa là tên Á rập bồi hầu trong nhà Thiếu tá chỉ huy xách ra cho tôi một xấp ga-men đựng các món ăn mà ba Thiếu tá dành phần cho tôi.

Đến ngày chủ nhật, tôi vào tư dinh chỉ huy để cảm ơn bà Thiếu tá, tôi ở suốt cả buổi chiều nói chuyện với bà ta và chơi đùa với mấy đứa con của bà.

Trong phòng giam hai tên Hautin và Arnaud ít khi nói chuyện với tôi. Như vậy càng hay. Chúng tôi chỉ giao dịch với nhau đúng phép lịch sự chứ không chút nào thân mật. Thằng Jean Carbonier cũng chẳng nói năng với tôi câu nào vì hún có ý giận tôi sao không cùng chung sống với hắn.

Hiện giờ tôi lập nhóm sống chung cùng 4 người là : Pierre le Fou, Marquetti (nhạc sĩ hữu danh đã được giải thưởng Xa-ma thứ nhì, hán hơi nhạc suốt ngày nên cũng vui) và Marsori một dân đảo Corse.

Tôi không nói năng chuyện gì với ai cả và tôi cũng có cảm tưởng là ở đây không ai biết gì về câu chuyện âm mưu khởi loạn trên đảo Royale cả. Chính tôi cũng không biết là lũ kia có còn ý định gài cuộc khởi loạn nữa không ?

Hiện giờ thì cả 3 thằng đều bị đặt vào một công việc vô cùng nặng nề : Công việc vác đá ra bờ biển để xây một khu tạm an toàn.

Đột nhiên nhiều tiếng súng phát nổ từ phía bến tàu. Riêng tôi, tôi hiểu ngay là những thằng điên khùng kia đã bắt đầu hành động. Tôi đánh ngồi yên một chỗ. Bọn tú « rắn đầu » bảo nhau : Cuộc khởi loạn đã bắt đầu. Tôi cũng vẫn chưa hiểu ai thắng ai bại ?

Tôi lập tâm hễ ai hỏi thì tôi sẽ trả lời là không biết chuyện gì cả.

Carbonier mặt xanh nhợt như thằng chết rồi lại cạnh tôi thi thầm :

— Buorm ! Cuộc khởi loạn bắt đầu đấy.

Tôi trả lời :

— Cuộc khởi loạn nào ? Tao có biết gì đâu !

Tiếng súng vẫn liên tiếp nổ. Tên Pierre le Fou ở đâu chạy vào phòng giam nói lớn :

— Cuộc khởi loạn đã xẩy ra. Nhưng hình như bọn chúng bị thất bại cả rồi. Buorm ơi ! Dao của mày đâu. Chúng minh phải chuẩn bị khi giới, hể bọn Giám thị, bọn gác dan có tới thi chúng ta cũng phải giết chúng càng nhiều càng hay trước khi chúng minh bị họ giết chết.

Tất cả bọn trong phòng đều vỗ trang mỗi đứa một con dao, có thằng chỉ có vỏa vẹa một con dao cạo râu thôi.

Thấy vậy, tôi liền bảo họ :

— Thôi các anh đừng làm trò khỉ ngủ xuân ấy nữa đi — Nếu các anh không phải là ở trong bọn khởi loạn, thi tôi yêu cầu các anh vứt tất cả khi giới vào thùng phân đi.

Tất cả mọi người đều hành động theo lời tôi. Vừa xong thì bọn Giám thị àm àm kéo vào trại giam như một lũ người điên cuồng. Với bàng súng, gậy gộc, chân tay, họ đập phá lung tung trong 7 căn nhà của trại giam, không còn để lại thứ đồ vật nào nguyên lành nữa.

Đến căn thứ 8 là căn của chúng tôi, thì có độ 20 tên Giám thị rầm rộ chạy vào tay cầm súng trường súng lục lên cõi sẵn chỉ rinh bắn vào lũ chúng tôi. Tôi liền lên tiếng :

— Thưa ông Filissari !...

— Thời thằng Bướm kia, cầm mồm lại, bây giờ không phải lúc này xin lỗi. Chuyện chúng mà làm, nặng tội lắm ! Chắc chắn là cả bọn chúng mà ở trong phòng này đều ở trong bọn khởi loạn cả.

Nghé vậy, tôi bèn đánh một đòn tâm lý một sống hai chết :

— Hừ ! Tôi lấy làm lạ thấy một người có cùng dòng máu với Hoàng đế Nã phà Luân (Filissari cũng cũng quê ở đảo Corse) mà sắp sửa đang tay giết oan những kẻ vô tội. Có phải thật ông muốn bàn chết tôi không ?

Nếu đúng vậy thì được rồi khởi phải nói dài dòng gì nữa. Ông cứ bán đi Thượng Đế chứng minh ! Ông già Filissari ơi, trước kia tôi vẫn tin ông là một con người đáng tên con người, là một người có dòng máu Nã phà Luân. Thế ra tôi đã nhầm rồi. Thời dành mặc kệ. Thời hãy để tôi quay lưng lại đã vì tôi không muốn nhìn mặt ông lúc ông sắp nổ cò. Hồi các anh em trong phòng, chúng ta hãy cùng quay lưng lại trước mặt các ông Giám thị để cho về sau này các ông ấy khỏi nói là chúng ta có hành động chống đối lại các ông ấy.

Tôi nói xong, cả bọn chúng tôi 10 người như một đú nhất loạt quay lưng lại. Đoàn Giám thị vỗ trang đều đứng ngắn ngó trước thái độ của chúng tôi.

Filissari cất tiếng hỏi lại :

— Bướm ! May còn điều gì muốn nói nữa không ? Lưng vẫn quay lại, tôi trả lời :

Câu chuyện khởi loạn, tôi không tin là có — vì sau khi khởi loạn, giết các Giám thị thì phải chạy trốn đi xa. Nhưng đi về đâu ? Xứ nào, nước nào chưa chấp những kẻ vượt ngục giết người ? vậy không ai dại gì mà làm chuyện đó.

Có lẽ may thi không làm, nhưng còn thằng Carbonieri bạn thân của may. Sao hồi buồi sàng nó lại cáo binh không đi làm việc như thường ngày.

Giữa lúc ấy Thiếu tá Chỉ huy tôi nhưng đứng ở ngoài. Filissari vừa ra đón thì ông ta gọi :

— Carbonieri !

— Dạ.

Gác dan nào dắt nó xuống hầm kín giam lại. Nhưng không được đánh đập nó đâu nhé.

Nói xong ông cùng với viên chỉ huy phó, Ông Filissari và 4 viên Giám thị vào phòng giam hỏi tôi :

— Bướm ! May có biết một việc tối quan trọng vừa xảy ra không ? Trách nhiệm của tao nặng

nề lắm. Tao ít thi giờ ở lại đây, vây may có biết gì về vụ này thi cho tao biết ngay đi.

— Thưa Thiếu tá, nếu có cuộc khởi loạn thật thì không có lý nào mà tôi không biết. Thiếu tá cho tôi biết có những tên tù nào liên can trong vụ này ?

— Có 3 tên là Arnaud, Hautin và Marceau.

— Thế thi tôi hiểu rồi. Dù ông có tin lời tôi hay không, thi tôi cũng xin nói chắc đây không phải là một vụ khởi loạn.

Độ 1 giờ đồng hồ sau, khi gần đủ mọi người đã trở về phòng giam thì có một tên bạn tù bị án « ăn cắp » lại ngồi gần tôi và thi thầm kẽ hét đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra mà nó đã được chứng kiến :

— Nay Bướm may có biết chuyện không ?

« Lúc đó chúng tao kéo một tảng đá nặng tới một tấn đã đi được độ 400 thước thi tới một cái giếng nước ở cách xa nhà Thiếu tá độ 50 thước. Chúng tao ngồi nghỉ, bao giờ cũng vậy cứ đến đây là chúng tao nghỉ ngơi một lúc vì đây là giữa quãng đường. Cả lũ kéo một thùng nước giếng lên, thằng thi uống, thằng thi tắm mui xoa lau mặt. Cũng vừa lúc ấy tên Giám thị hộ tống ngồi lên bờ giếng, vừa bỏ mũ ra lấy mui xoa lau mồ hôi trán, thi thằng Arnaud ở đằng sau tay cầm cái bô mạnh vào đầu nó làm bể thành hai mảnh trong một giây đồng hồ. Tên Giám thị ngã gục xuống khôn kêu được một tiếng. Thằng Hautin ở gần đấy chạy lại dứt lấy khẩu súng và thằng Marceau lại cởi lấy cái that lưng da với mớ đạn gài ở quanh. Bọn gác dan Á Rập sợ hết via không dám kêu lấy một tiếng. Tên Marceau hò to : « Đây cuộc khởi loạn bắt đầu. Ai muốn tham gia thi phải đi theo chúng tao. » Nhưng tuyệt nhiên không một tù nhân nào trong nhóm này tỏ ý muốn theo họ. Thằng Arnaud dứt lấy khẩu súng trong tay thằng Hautin, rồi cả hai thằng chạy lên phía nhà Thiếu tá Chỉ huy. Còn thằng Marceau ở lại tay cầm một trái lựu đạn, bắt tất cả mọi người nằm áp mặt xuống đất và cấm không được kêu tiếng nào.

« Hai thằng Arnaud và Hautin chạy xông vào nhà Thiếu tá. Tôi cầu hang thi gặp một tên gác dan Á Rập đeo súng trường ở vai, một tay đặt một đứa trẻ con còn một tay ẵm một đứa nữa, hai đứa con của Thiếu tá. Hai thằng định đánh tên Á Rập để cướp súng nhưng bị cản trở do 2 đứa trẻ. Giống co nhau một lúc thi cả 3 đứa cùng 2 trẻ em đều ngã sõ vào nhau, khẩu súng rót ra ngoài thi 10 thước.

Giữa lúc ấy 3 người đều chạy xô ra để cướp lấy khẩu súng, thi tên gác dan coi quét lá vườn nô một phát súng đầu tiên. Thiếu tá Chỉ huy từ cửa sổ trên lầu cũng nô súng liên hồi. Arnaud và Hautin liền bỏ chạy theo đường bờ biển để về trại. Hautin bị đạn chém. Còn Arnaud chạy liều xuống biển rồi bị một đoàn cá mập kéo đi mất trong giây phút. Còn lại tên Marceau cũng bị bọn Giám thị bắn chết. »

Trong hai ngày sau vụ lện xộn này, tất cả tù nhân đều bị nhốt kỹ. Hệ thống canh phòng trở nên nghiêm ngặt hơn trước. Linh gác cứ 2 giờ lại được thay phiên. Có lệnh cấm nói chuyện với nhau, cấm đứng ra gần cửa sổ.

Đến hôm sau, vào khoảng 8 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối, một tên Giám thị gốc xứ Bretagne mà tôi không quen biết trước, thi gọi tôi :

— Bướm ! Ra đây. Thiếu tá muốn gặp anh.

— Đêm tối rồi tôi không ra khỏi đây được, nếu Thiếu tá muốn gặp tôi thi xin mời Thiếu tá tới đây.

Một giờ sau Thiếu tá phải sai chính tên Á Rập hầu cận Mohamed cùng đi với 2 giám thị trẻ tuổi xuống đón tiếp tôi, tôi mới chịu đi vì tôi đã quen mặt họ.

Khi xuống tới tư dinh Thiếu tá, tôi gặp ở đây cả viên Thiếu tá Chỉ huy đảo Royale nữa cùng viên Phó Chỉ huy, viên Chánh Giám thị trại cấm cố và viên phụ tá Chỉ huy đảo Saint Joseph.

Trong cuộc hội kiến này tôi trình bày cho các vị trên đây biết rõ các việc đã xảy ra và tôi đề nghị một vài điều cần thiết phải thực hiện ngay trong khu trại giam này để cho vụ lện xộn vừa qua qua được ổn định hầu tránh hết trách nhiệm cho các vị chỉ huy.

Đúng theo kế hoạch do tôi đề nghị. Sáng hôm nay mới đúng 7 giờ, các xà lim trong trại giam đã vắng tanh. Tất cả có độ hơn 120 tù nhân đều không phải đi làm, ai ai cũng được ra sân tắm nắng, đi lại hoàn toàn tự do, cùng nhau nói chuyện ôn ào và hút thuốc lá thả cửa. Đến bảy giờ thi tất cả mọi người liên hệ từ ban Chỉ huy cho đến bọn tù nhân đều công nhận là biến cố này bắt nguồn từ một âm mưu khởi loạn thật. Nhưng sau khi bị bại lộ, nó liền biến thành ra một cuộc tự sát tập thể của 3 tên tù thủ phạm.

Trong vụ này có một người (Arnaud) bị mất tích ở mặt biển ngay lúc đầu và 5 người nữa là Hautin, Marceau và ba tù nhân khác bị bắn chết theo họ. Thằng Arnaud dứt lấy khẩu súng trong tay thằng Hautin, rồi cả hai thằng chạy lên phía nhà Thiếu tá Chỉ huy. Còn thằng Marceau ở lại tay cầm một trái lựu đạn, bắt tất cả mọi người nằm áp mặt xuống đất và cấm không được kêu tiếng nào.

May sao con phong ba sớm được dẹp yên. Một mối đồng tình hy hữu giữa Ban Giám thị và các tù nhân đã làm lạc hướng cuộc thanh sát của Ủy ban điều tra. Có lẽ Ủy ban này thật tình cũng muốn các việc được dàn xếp trước cho êm đẹp. Các tù nhân đều trở lại cuộc đời bình thường như mấy ngày trước đây. Riêng về phần tôi thi tôi rất mong muốn được trở lại đảo Royale vì ở đấy tôi mới có phong liên đe sửa soạn một cuộc vượt ngục nữa.

Trong thời kỳ này chúng tôi được tin ở Pháp Thống chế Pétain lên nắm giữ chính quyền hợp tác với quân đội Đức quốc xã. Trên quần đảo này, các sĩ quan và nhân viên chính quyền đều công bố trung thành với chính phủ Pétain. Còn đám tù nhân thì chia làm hai phe, một theo Pétain và một theo De Gaulle.

Trong lúc ấy có một chuyện rất khôi hài đã xảy ra trong trại giam : Một vị Linh mục Thiên Chúa iáo tới đảo Royale thuyết pháp, nói rằng : « Nếu quần đảo này bị địch tấn công, chính quyền sẽ phát vũ khí cho các tù nhân để

bảo vệ đất nước Pháp. » Ông Linh mục trẻ tuổi đẹp trai này thật là ngây thơ ! Sao ông lại có ý tưởng bảo các tù nhân cố bảo vệ lấy xà lim của họ ! Ông ta không biết rằng chiến tranh đối với chúng tôi là : bọn Giám thị kiểm soát chúng tôi được tăng cường gấp đôi — Bánh mì, thịt ăn đều bị giảm bớt đi. Chỉ có một thứ được tăng lên là nếu kẻ nào vượt ngục mà bị bắt thi sẽ bị án tử hình và hành quyết ngay vì lý do « Vượt ngục tức là có ý định trốn sang phe địch. »

Tính đến hôm nay thế là tôi đã được trở về đảo Royale được 4 tháng rồi. Hồi này tôi vừa kết thân được với một người bạn quý. Bác sĩ Germain Guibert. Vợ ông là một phụ nữ có cá tính đặc biệt. Bà khẩn khoản nhờ tôi sáng tác một khu vườn ở cạnh nhà, với đủ các thứ rau tươi cần thiết như rau sà-lát củ ra đi, đỗ xanh, cà chua, cà xanh v.v.v... Bà tò vò vỗ cùng sung sướng trước khu vườn rau tươi tốt. Vì vậy nên Bà coi tôi như một người bạn thân của gia đình.

Về sau ông được đổi về Maroc rồi sang Đông Dương (Indochine). Đến khi tôi đã được hoàn toàn tự do thi tôi được tin ông đã từ trần ở Đông Dương trong một vụ cấp cứu cho một người bị thương. Cho đến giờ lúc nào tôi cũng giữ lòng tri ân đối với hai ông bà ta.

Tính đến hôm nay, tôi đã được trở về ở đảo Royale được mấy tháng rồi.

(CÒN TIẾP)

PHONG NGƯA

Gè chóc, lở lói, gài túi dâu ăn lan tới đó
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết
uống : Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa – Việt (có bán lẻ)
Nhà thuốc ÔNG TIÊN
Phú Lãm – CHOLON – KNBYT số 3 – 9.5.63



NHỮNG GIAI THOẠI VỀ VĂN NGHỆ SĨ TIỀN CHIẾN CỦA HÀ NỘI HÔM NAY

KIM NHẬT viết

LTG : Đây là những chuyện gop nhặt do những người từ bên kia chiến tuyến kể lại.

Có người là văn nghệ sĩ, có người là cán bộ, là sinh viên, học sinh v.v... hoặc đã từng sống chung, công tác chung, hoặc tiếp xúc nhiều lần, hoặc chỉ nghe tên biết tiếng, mà chưa bao giờ gặp mặt. Tựu trung họ là chứng nhân cho những văn nghệ sĩ tiền chiến như: Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Hoàng Cầm, Nguyễn Hồng, Thành Tịnh v.v... hiện đang sống tại Hà Nội hôm nay.

K.N. tôi chỉ làm công việc sưu tầm ghi lại giới thiệu với các bạn. Do đó, những giai thoại này tự nó, nó mang tính chất « tin tức sinh hoạt văn học nghệ thuật », không là thứ tài liệu tuyên truyền cho chế độ này hay chế độ khác. Bởi đó không là công việc của chúng tôi.

Xin các bạn hiểu cho.

K.N.

Nghi vấn đã được trả lời...

Khi đưa bài tuần trước cho họ sáp chữ, viết về giai thoại Xuân Diệu ái nam ái nữ, anh Chu Tử tiếc rẽ bảo tôi :

— Bậy quá ! Phải tôi biết anh viết Xuân Diệu ái nam ái nữ, tôi kể cho anh nghe thêm chi tiết về vụ này. Tôi biết rõ lắm. Hoàn toàn là thực trầm phẫn trầm. Nhưng trường hợp của Xuân Diệu nó lý kỳ lâm, vừa lý kỳ rùng rợn, vừa đau thương...

Vậy, kỳ này, tôi xin ghi lại để giải đáp nghi vấn chưa được trả lời dùt khoát.

Trong những năm 1938. Xuân Diệu ở trọ tại căn nhà số 40 Hàng Than Hà Nội, cùng với Chu Tử, Lê Ngọc Chấn (hiện là đại sứ của VNCH), Lưu Trọng Lư và vài người khác. Trong đó có một

anh chàng thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, làm việc ở Hội Hướng Đạo V.N.

Xuyên qua những bài thơ trữ tình của Xuân Diệu, thật thót át, thật lảng mạn, thật hay, ai ai cũng ngờ Xuân Diệu là khách đa tình... Nhưng, sống chung nhà, mọi người đều lấy làm lạ về những hiện tượng abnormal bất chợt xảy ra ở nhà thơ.

Trong số độc giả mê thơ Xuân Diệu có rất nhiều bóng hồng. Mè đến độ tương tư là đáng khâm. Có mấy cô mè Xuân Diệu quá đỗi, theo dõi, mò mẫm thế nào mà biết được Xuân Diệu ngủ ở 40 Hàng Than nên đến gõ cửa tìm gặp cho kỳ được. Tối thường, được người đẹp ngưỡng mộ, tương tư mò đến nhà mình « mời mọc dãi dẳng » thì người ta sướng run lên và cảm động khóc hu hu là hãy còn ít,

Anh em trong nhà nhiều lúc thấy hai người nằm chung giường ôm nhau tê tâm sự thường nói đùa. « Hai ông bà xem bộ yêu nhau dữ ». Nói đùa thi cũng nói đùa chơi, ai ngờ...

Một hôm mới năm giờ sáng, trong khi mọi người đang ngủ say chor giật mình tỉnh giấc vì tiếng la oai oai lẫn với tiếng chửi rủa bức

của anh chàng thanh niên kia. Đến bảy sáng lèn. Anh chàng mới tố khổ cho mọi người biết là Xuân Diệu vừa mờ sang giường của anh ta và « ấy » anh ta lia lịa, đến nỗi « nước cơm, nước cháo » tưới lên anh ta dày bần cả quần cả áo lót. Anh ta vừa kè vừa than van vừa bức dọc lắn với sự hãi hùng.

Thế là đôi tình nhân rã đám. Hỗng quá, anh chàng lén Xuân Diệu, khăn gói quả mướp xách va lì tim nhà trọ khác, trốn biệt. Trước khi đi, không quên « tố khổ » cho anh em chung nhà biết là « cậu chó » của Xuân Diệu tuy không thể nào bị được với « cậu chó » của Trần Đức Lai mà so với hạng « thường thường » thì nó cũng chẳng đi đến đâu. Nó chỉ bằng trái ớt sừng trâu bán ngoài chợ.

Cái hôm Xuân Diệu về nhà, thấy vắng bóng tình nhân, hỏi anh em mới biết rằng « người yêu » của mình đã cuốn gói, trốn đi như Sở Khanh, Xuân Diệu muốn khóc, buồn bã vô cùng, rầu rĩ biếng ngủ biếng ăn, đi thất thường, lang thang mãi mấy hôm. Nhờ biết chỗ làm của anh chàng kia, Xuân Diệu lại tìm đến. Có lẽ bị anh chàng lẩn tránh bay cự tuyệt sao đó, Xuân Diệu bỗng trở nên một kẻ thất tình ra ngàn vào ngọt, chán đời cùng cực. Thất tình nhưng không thể không yêu được, cho nên ngày ngày lấy việc ngâm được mặt người yêu là lẽ sống.

Nhiều hôm, anh em bạn bè thấy tôi cho Xuân Diệu, thương lắm mà không biết phải mở miệng khuyên lòn làm sao, chỉ đành biết theo dõi hành động của Xuân Diệu thế nào rồi tuy cơ ứng biến. Theo Xuân Diệu ở xa xa thì thấy Xuân Diệu cứ gần đến giờ tan sở là thơ thẩn đến nấp ở ven đường xé cổng sở để chờ « người yêu » ra về, ngâm lên một tí cho đỡ nhớ... rồi thôi !

Ít lâu sau, anh chàng kia có người yêu, Xuân Diệu theo dõi biết

được, cơn ghen nổi lên tam bành lục lặc, chặn đường « thiên hạ » lúc « thiên hạ » đang tay trong tay giung giăng giung giề, quên cả trời đất bên ngoài.

Đến chừng bị chặn đường « đánh ghen » mới tá hỏa tam tinh, như trên trời mới rớt xuống.

Cho đến sau này, anh chàng kia làm lễ cưới, Xuân Diệu cũng đến can ngăn, phá bĩnh, tức tối lồng lộn lên không còn biết xấu hổ là gì....

Đấy, chuyện tình của Xuân Diệu là như vậy. Tôi nghiệp và đau đớn cho Xuân Diệu thực, nhưng còn biết làm sao giờ ? Vừa « bất túc » về sinh lý, lại mang phải cái bệnh homosexuel. Quả là ông trời ở bất công, nếu thực có ông trời.

Và có lẽ nhờ thế mà thế nhân được nghe những vần thơ thật trót át, thật hay, thật tình tự của Xuân Diệu qua « Thơ thơ », « Gửi hương cho gió » v.v... và sau này nữa.

Xuân Diệu làm thơ tuyên truyền

Xuyên qua những giai thoại trước đây về Xuân Diệu, ta thấy Xuân Diệu được xếp hạng loại văn nghệ sĩ khôn nhất miền Bắc hiện nay. Thời buổi khó khăn, thiên hạ đua nhau cơm độn rau, ngọt, khoai còn không có đủ ăn, ấy thế mà Xuân Diệu cứ cơm gà, cá gỏi đều đều.

Và sau đây, sẽ còn thấy cái tài « malanh » của Xuân Diệu, đến độ thấy... ghét mà cũng phải phi cười. Cười ha hả vì một bài thơ.

Mà cái gì chứ thơ thì Xuân Diệu sản xuất nhanh như máy. Đúng là cái máy làm thơ tuyên truyền của miền Bắc hôm nay. Trên phương diện này Xuân Diệu nhất định không chịu lép vế Tô Hữu.

Ở miền Bắc, từ thời kháng chiến, có một cái tiền lệ là bất cứ văn nghệ sĩ lớn nhỏ nào, nhà văn thi viết văn, nhà thơ thi phải làm thơ, nhà cầm cộ thi phải vẽ... ca tụng Bác Hồ và Đảng. Làm văn nghệ sĩ mà

ai không có một tác phẩm nào theo tiền lệ đó thì... lạc hậu nhất nước.

Dẫn đầu cho tiền lệ này là Tô Hữu. Ta hãy nghe nhà thơ lớn nhất miền Bắc :

Chúng ta có Bác Hồ
Thế giới có Staline
Đảng ta phải mạnh to
Thế giới phải đổi mới

(Trích « Bài ca tháng Mười » trong tập thơ « VIỆT BẮC » Nhà xuất bản VĂN NGHỆ 1954)

Thấy Tô Hữu là lãnh tụ Văn Nghệ Miền Bắc, kiêm lãnh tụ Đảng giữ ngôi vị Bí thư trong Ban Bí Thư Trung Ương Đảng, Xuân Diệu liền viết bài ca tụng Tô Hữu hết mình :

« Thơ Tô Hữu là loại thi ca cách mạng và sản xuất sắc nhất hiện nay, thơ Tô Hữu như nước suối trong veo, uống vào ngọt lịm thấm tận tim gan... »

Rồi đua với Tô Hữu, Xuân Diệu lên tiếng nâng bì Bác :

« Mỗi lần tranh đấu gay go
Chúng con lại được bác Hồ tới thăm
Nghe lời bác dạy khuyên răn
Chúng con ước muôn theo chân
của người... »

Chúng con thè nguyện một lời :
Quyết tâm thành khẩn...lột người
từ đây

(Trích tập NGÔI SAO, nhà xuất bản Văn Nghệ 1954)

Trong kháng chiến, từ 1951 đến 1953, được cử đi làm công tác phát động quần chúng. Xuân Diệu làm thơ « đấu tố » nghe phát ghê :

« Anh em ơi quyết chung lưng
Báu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù

Địa hào đổi lặp ra tro

Lung chừng phản động đến giờ tan xương ►

**THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG midol**
Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU NHỨC RĂNG
CẨM, CUM, ĐẦU LÚC CÓ KINH,
Pub.TÂN-TRI

Tháp đuốc cho sáng khắp đường
Tháp đuốc cho sáng đinh lăng
đêm nay
Lôi cõi bọn nó ra đây
Bát quỷ gục xuống đọa đây chết
thôi »

(Trích tập NGÔI SAO
NXB Văn Nghệ 1954)

Cho đến khi về Hà Nội, mãi đến năm 1963, nhân lúc đảng bảo y học của ta ngày nay đã tiến bộ xuất sắc, chẳng thua các nước đòn anh, Xuân Diệu chớp lấy..! làm bài thơ để cho Đảng đăng lên tờ báo Đảng là nhật báo Nhân Dân, trang chủ nhật, Nhưng không biết chọn cái hay nào của các bệnh viện miền Bắc liền chọn đại cái..! chữa mắt :

Mẹ ở quê ra thăm con
Trong nhà thương chữa mắt
Ghế đá bên chòm hoa
Hai mẹ con ngồi mắt

oOo

Mẹ chiếc khăn mỏ qua
Da sạm nắng ruộng đồng
Trông mẹ đen đen mà
Nhưng cười vui tiếng trong

oOo

Mẹ tuổi trạc bốn mươi
Trông người già trước tuổi
Mang cho con trong lòng
Một gói xôi với chuối

oOo

Con tuổi độ mười lăm
Cố cõi quàng khăn đỏ
Khuôn mặt hẫy bầu bí
Lông mảng như bụi phấn

oOo

Ngày đi học một buổi
Chiều thái chuối bầm bèo
Nó học lớp bảy đấy
— Mắt đỡ nhiều chưa con ?

Thôi thì những bài thơ cái kiêu
như trên đây vì « ăn cơm chúa phải
múa tối ngày » cũng xong đi. Nhưng
bài thơ sau đây thì quả tinh không
ai ngửi nổi. Cả thế giới đều phải
cười bò ra, Không ngờ Xuân Diệu
có thể « lột xác » đến mức đó.

Năm 1959, Chu Ân Lai, Thủ tướng
Trung cộng từ Bắc Kinh sang kinh
lý Hà Nội mây hôm. Đến chừng Chu
Ân Lai ra máy bay về nước thì cả
« bầu đoàn thê tử » miền Bắc làm
lễ tiễn đưa cũng rình rang chẳng
kém lúc đến. Đảng chỉ thị cho Xuân
Diệu làm bài thơ... kỷ niệm sao

cho hay, cho đồng chí anh cả vĩ
đại cảm động tình ruột thịt C.S

Xuân Diệu làm ngay bài thơ
« GIỌT NƯỚC MẮT TA ». Bài thơ
này được Đảng chọn cho in vào
« TUYỀN TẬP THƠ VN (1945-1960) ».

Xuân Diệu viết :

« Tiễn đồng chí Chu Ân Lai lên
máy bay
Sóng mũi cay cay như ăn rau
cải
Nước mắt tự nhiên rơi xuống
mãi
. »

Đúng là ăn phải thứ cát già có
ngồng rồi. Tuyển tập thơ Việt
Nam mà như vậy thì bỏ bu cho VN
rồi. Xuân Diệu ơi là Xuân Diệu !

Những bài thơ tình và Đảng

Nhưng ngược lại những bài thơ
tình cảm thì Xuân Diệu làm thật
hay. Điều đó không gì lạ. Bởi đó là
nghề của chàng. Bỏ nghề, bỏ sở
trường đi làm tuyên truyền, tìm vào
sở đoán thì không hư làm sao được.

Chả thế mà cụ Phan Khôi, năm
1956 được mời vào Ban Giám Khảo
chấm giải văn nghệ, cụ lộn với
Xuân Diệu và nhóm bạn vực Xuân
Diệu để cụ phải viết lại trên báo
Nhân Văn, trong bài « Phê Bình
Lãnh Đạo Văn Nghệ », (trích Giai
Phẩm Mùa Thu tập I).

«... Tôi phản đối tập « Ngôi Sao »
đứng giải nhì, tôi nói : « có vót vát
lắm thi cũng nên để nó đứng giải
ba »... tôi cử ra những câu bị hiềm
không thể hiểu nghĩa được.., tôi
cử ra những câu tầm thường quá,
không xứng đáng là thơ, và nói rằng
thơ Xuân Diệu ngày nay kém thơ
Xuân Diệu ngày trước ».

Những bài thơ tình cảm của
Xuân Diệu được sinh viên, học sinh
miền Bắc khoái đến độ « phải chép
vào sổ tay thơ mới được » ta thấy :

BIÊN

Anh không xứng là biền xanh
Nhưng anh muôn em là bờ cát

trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lè

xx
Đã hôn rời hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Dù tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt

xx
Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Và lúc triều yêu mến
Ngập bến của lòng tin

xx
Anh không xứng là biền xanh
Nhưng cũng xin làm sóng biếc
Đề hát nỗi bên gành
Một tình chung không hết

xx
Có những khi bợt tung trắng

xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hòn mài ngàn năm không
thỏa
Bởi yêu bờ lấp lấp em ơi

(Trích tập « MŨI CÀ
MÀU VÀ CẨM TAY »
NXB Văn Học Hà Nội 1958)

Bài thơ trên đây là một thực tế
chứng minh rõ ràng nhất, rồi
những bài thơ khác như « MŨI CÀ
MÀU » « TÌNH TA »...

Nhân đây, cũng xin định chính
hộ cho những tác giả viết về văn
học sử và những sách xuất bản
trước đây, bảo Xuân Diệu sinh
quán ở làng Trảo Nha, huyện Can
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng thực
ra đó chỉ là quê bên nội, còn Xuân
Diệu được sinh ra và lớn lên tại
thị xã Bình Định. Sách giáo khoa
của miền Bắc được Xuân Diệu
« góp tài liệu » đã giới thiệu
như vậy. Và chính Xuân Diệu
trong những ngày xa quê hương
nhớ mẹ, nhớ gia đình cũng đã xác
định bằng một bài thơ « NHỚ QUÊ
NAM ».

Ôi Miền Nam, Miền Nam
Quê má, quê má yêu
Quê xinh đẹp tràn chiều

oOo
Ôi Miền Nam, Miền Nam
Ôi Bình Định, Qui nhơn
Đầu yêu mến cho hồn
Nơi ta lọt lòng mẹ

oOo

Nhớ rừng dừa Tam quan
Khi ta còn đi học
Nhớ Tháp Chàm Bình Định
Khi ta còn chạy chơi

oo
Ôi quê Nam, quê Nam
Những chiều hè tắm mát
Con sông nhỏ Gò Bồi
Qui Nhơn về ngup biển
Muối động ở vành tai

oo
Hôm nay ta nói thật
Nhớ đất ruột miền Nam
Từ hôm ấy về thăm
Đã mười ba năm có lẻ !
(Trích « TUYỀN TẬP THƠ VIỆT
NAM 1945-1960 » NXB. Văn Học.
Hà Nội 1960).

Thơ tình cảm của Xuân Diệu
rung động lòng người như thế đó,
nhưng Đảng lại không bằng lòng.
Nhận sau khi bị cụ Phan Khôi
« khích tướng » với bài thơ « Là Thi
Sĩ » của Trường Chinh, Xuân Diệu
làm bài thơ « Cái Bụng » để trả thù.
Trường Chinh bèn tức giận Xuân Diệu,
ra lệnh cho đàn em mắng Xuân Diệu.

« Đã từ lâu vắng gió
Đêm nay gió lại về
Gió lùa qua cửa sổ
Nhưng lòng không tái tê »

Đầu tiên là một bài báo của
Hồng Chương, một cán bộ chính
trị ở Bộ Văn Hóa viết một bài báo
đăng trên báo Văn Nghệ chê thơ
Xuân Diệu sau khi hòa bình trở
lại làm không còn hay nữa, phê
binh tư tưởng Xuân Diệu bị lệch
lạc trong vấn đề sáng tác, nặng
tinh cảm cá nhân, lâng mạn v.v...

Xuân Diệu tức khi, trả đũa liền
trong bài « Dao có mài mới sắc »,
một bài bút chiến. Xuân Diệu chửi
Hồng Chương và một số người khác
bóng gió chỉ trích mình. Xuân Diệu
lên giọng : « hoa ngâu khác hoa sói
hai thứ hoa giá trị khác nhau xa... »

Sau đó, nhân vật một bài thơ
mới cho đăng trên báo nhan đề là
« GIÓ », bài thơ được cán bộ Đảng
trich mấy câu đem ra chỉnh tư
tưởng Xuân Diệu là cứ mờ về
trắng giò cũ, lâng mạn, mất lập
trường :

« Đã từ lâu vắng gió
Đêm nay gió lại về
Gió lùa qua cửa sổ
Nhưng lòng không tái tê »

Xuân Diệu nhất định cãi lại, giải
thich « gió bày giờ là gió mới,
đứng có chụp mũ v.v.. »

Cùng lúc đó, Nguyễn Bích được
lệnh vẽ 1 bức tranh hoạt họa đăng
lên báo Văn Học. Bức tranh vẽ Xuân
Diệu đầu tóc bù xù như ô quạ, deo
kinh trắng, mắt nhắm hip, ngồi ngắt
ngữ trong chiếc phản lực cơ. Dưới
chưa hàng chữ, « Vũ trụ tình yêu
của Xuân Diệu ».

Vin vào cờ tập thể luôn luôn
đứng, lập thể phê bình mà Xuân Diệu
còn cố nguy biện, chửi nhìn thấy
khuyết điểm trầm trọng của mình,
Đảng tức khắc lôi cõi Xuân Diệu vào
một cuộc kiểm thảo đến trắng mặt
ra, kèm theo biện pháp cảnh cáo
lần thứ nhất.

Thế là từ đó Xuân Diệu đành
chịu phép, hết dám nho nhoe, chỉ
còn biết hướng cái « Mây thơ »
của mình vào những vụ làm ăn
với các địa phương. Làm thơ tuyên
truyền, khen cả nước vừa được ăn
và được tiền, vừa được đi chơi,
Hoa ra hay.

(CÒN TIẾP)

« ĐỜI » : 41

CHỦ ĐỀ : BẦU CỬ BÁN PHẦN THƯỢNG VIỆN

MUỐN BIẾT :

- LIÊN DANH NÀO ĐƯỢC CỘNG SẢN YÊM TRỌ NHƯ NGHỊ SĨ HỒ NGỌC NHUẬN TÓ CÁO ?
- LIÊN DANH NÀO GIÀ MẠO KHÓI ÁN QUANG ?
- LIÊN DANH NÀO CHUẨN BỊ 20 TRIỆU ĐỒ MUA PHIẾU ?
- LIÊN DANH NÀO CỦA GIẢI PHÓNG ? CỦA NHÀ NƯỚC ? CỦA BUNKER ?
- LIÊN DANH NÀO LẤY TIỀN NHÀ NƯỚC ĐỂ VỜ CHỐNG NHÀ NƯỚC ?

Đọc kỹ báo Đời số 41, đầy đủ tài liệu bí mật nhất,
khôi hài nhất và bệ rạc nhất



Tình thế mới

• LÝ ĐẠI NGUYỄN

Trong sinh hoạt chính trị quốc tế, vấn đề thù địch hét cồn là những yếu tố đưa đến các quyết định hòa hay chiến nữa. Mà tất cả đều phải hành động theo thế. Cho nên các khuynh hướng được xem như thù địch của nhau vẫn có thể sống hòa với nhau.

Điều đó hiển nhiên không được áp dụng ở nội bộ các nước nhược tiêu, vì dễ hiểu là, nếu các khuynh hướng thù địch ở các nước nhỏ mà sống hòa với nhau nỗi, các thế lực quốc tế hết còn thao túng được nữa.

Đành rằng, đối với những người theo đuổi lý tưởng Cộng sản, và Quốc gia, ở nhược tiêu quốc, khó có thể sống chung với nhau, mà không đem tới hậu quả là luôn luôn tìm cơ hội tiêu diệt nhau. Bởi đó, một giải pháp liên hiệp, hay bất cứ một giải pháp nào tương tự giữa người quốc gia và người cộng sản cũng chỉ là một giải pháp tạm bợ, và để chuẩn bị cho những thảm họa mới mà thôi.

Chính vì lý do đó, nên chúng tôi quyết liệt bác khước một giải pháp hòa bình liên hiệp, hiện nay đang được các chính khách quốc tế chủ trương, cho vấn đề Việt nam. Chúng tôi nghĩ, vấn đề tốt nhất là phải đề cho những khuynh hướng đó sống riêng biệt trong mọi thời gian cần thiết, cho tình cách quá khích và thù hận, nhất là của những người cộng sản giảm thiểu tối đa thì mới mong có vấn đề hòa bình ở nhược tiêu.

Đó là nói trong trường hợp các cường quốc đã thỏa thuận nỗi với nhau, không nhúng tay vào việc khuyếch đại những mối mâu thuẫn giữa quốc cộng tại nhược tiêu nữa. Còn nếu giải pháp liên hiệp chỉ được dựng nên để làm một tấm bình phong cho một nền hòa bình chèn vénh, trong khi đó các cường quốc vẫn cứ tiếp tục thọc sâu tay vào nội bộ nhược tiêu thì thật là một âm mưu nguy hiểm.

Mà nói cho đúng, trong hiện tại và một tương lai chưa biết tới bao giờ, vấn đề thực tay vào nội nhược tiêu quốc của các thế lực quốc tế, dưới hình thức này hoặc hình thức kia sẽ chưa thể chấm dứt nỗi. Do đó, chủ trương liên hiệp cho vấn đề Việt

nam của các chính khách quốc tế, thật ra không giải quyết gì được cho số phận Việt nam, ngược lại còn làm cho xứ sở này nguy ngập hơn nữa.

Đưa vấn đề đó ra trong lúc này, xem ra có vẻ lỗi thời, vì hiện nay trên mặt quân sự chúng ta đang thắng thế đối với cộng sản, nhưng phải nhận rằng, những thắng thế của chúng ta về mặt quân sự lại là một cớ để cho các thế lực quốc tế dễ dẫn dụ chúng ta vào một giải pháp hòa bình chèn vénh.

Tất nhiên, về phía thế lực quốc tế tự do, cũng chẳng để cho chúng ta, đất nước này lọt vào tay cộng sản được, nhưng biết đâu, họ chẳng đem chúng ta ra làm cuộc trắc nghiệm mới về một lối sống chung tạm bợ hai khuynh hướng trái ngược kè trên và kè dưới với họ đó là một chặng ngưng nghỉ trong một cuộc chiến tranh dài mà mục tiêu của họ chưa hoàn tất.

Chúng ta đã là nạn nhân chiến tranh, chúng ta không thể lại là một nạn nhân của hòa bình, chúng ta phải đạt được một nền hòa bình xứng đáng. Thực sự, chúng ta không thể chủ chiến, chủ bại hoặc chủ hòa được đâu. Nhưng ít nữa chúng ta phải biết điều đó, chúng ta phải biết cách tự vệ để chúng ta không bị chiến tranh tiêu diệt, và không bị hòa bình làm cho sa đọa. Và nếu có muốn nói, là nói với những người còn chút lương tâm khi đang được trực tiếp tham dự vào việc quyết định an bài vận mệnh chúng ta mà thôi.

Nước Mỹ bước vào giai đoạn kinh tế hòa bình

Cục diện lớn của thế giới đã được thay đổi. Chúng ta biết, nước Mỹ hiện là một đệ nhất cường quốc của thế giới. Mọi quyết định của họ đều mang một ảnh hưởng lớn lao đối với nhân loại. Tất nhiên họ không thể quyết định điều gì mà không nắm đúng thế. Bởi đây khi Tổng thống Mỹ, công bố quyết định: Đổi kinh tế Mỹ từ thời chiến qua thời bình. Đó là một biến cố hết sức trong đại.

Trong một thông điệp gửi đồng bào Mỹ tuần qua, Tổng thống Mỹ đã công bố như trên. Ông thêm rằng, sự đổi kinh tế từ việc sản xuất dụng cụ phục vụ chiến tranh sang phục vụ hòa bình sẽ đưa nước

Mỹ vào một sự khủng hoang không thể tránh, Mỹ kim sẽ bị lạm phát. Nhưng ông tin nước Mỹ sẽ vượt nỗi khó khăn đó.

Sau khi có quyết định trên, thị trường chứng khoán Mỹ hoàn toàn đảo lộn. Vốn đầu tư trong các xi nghiệp sản xuất cơ khí chiến tranh bị rút ra. Đường uốn lượn máy khổng lồ đó không còn thể duy trì nổi nữa. Nước Mỹ lâm vào tình trạng kiệt quệ trông thấy, Việc chuyên các cơ sở kỹ nghệ chiến tranh thành kỹ nghệ hòa bình đòi hỏi phải có một thời gian chuẩn bị cần thiết. Thế nên từ giờ cho tới cuối năm 1970 Hoa kỳ sẽ cực kỳ vất vả.

Ảnh hưởng của nó không chỉ đối riêng với Hoa kỳ mà thời nó còn tạo ra cả một giày chuyển quốc tế không lồ nhất là đối với các quốc gia nằm trong khu vực của đồng Mỹ kim. Đến đây không ai còn nghi ngờ được nữa về quyết tâm hòa bình của Mỹ. Dân chúng Mỹ, và dân chúng ở những nước chịu ảnh hưởng Mỹ sẽ phải trả một giá đắt cho quyết tâm hòa bình của mình.

Tất nhiên với số cơ giới tồn kho của Mỹ, thế giới tự do cũng thừa sức để tự vệ khi mình bị tấn công. Nhưng một điều chắc chắn rằng, sự kiện đó không thể kéo dài. Vì nếu với quyết định đổi việc sản xuất thời chiến sang thời bình của Mỹ. Mùa hòa bình không tới được thì, nhất định nước Mỹ bị sụp sụp tận cùng. Vì kỹ nghệ chiến tranh định trệ, sản phẩm cho một xã hội thời bình không có nơi tiêu thụ, đương nhiên nước Mỹ phải tiêu diệt.

Trong tư thế đang mạnh của Mỹ hiện nay, không ai diễn gì mà lại đưa ra quyết định trên, trong khi không nắm được thật chắc chắn những yếu tố của hòa bình. Vậy buộc chúng ta phải tin rằng, trong thế tương quan lực lượng quốc tế hiện nay hiềm họa của một cuộc đại chiến quy mô không thể xảy ra được nữa. Những phần đất ở nhược tiêu quốc đã được chia cắt cho nhau một cách rành mạch rồi.

Vấn đề, còn lại làm sao dồn cho các nước nhỏ phải đi đúng đường mà họ đã thỏa thuận được với nhau. Hiện nay hầu như Nga đã được những nguyên tắc sống chung hòa bình với nhau một cách khá vững chắc. Không những tương quan giữa hai nước, mà còn cả về những vùng ảnh hưởng của họ nữa. Chỉ riêng khó khăn là vấn đề sống chung giữa Mỹ và nước Trung hoa Cộng sản mà thôi.

Nhưng trên nguyên tắc chính, Mỹ và Trung Cộng hầu như cũng đã bắt đầu đặt được những cơ sở chính. Đó là dù gì thì gì Tàu Mỹ cũng không dùng tới vũ lực để thanh toán nhau. Tuy nhiên vấn đề này cũng cần phải có một thời gian trắc nghiệm cần thiết. Như trước đây Nga Mỹ đã trắc nghiệm với nhau qua những biến cố ở Đông Âu và Cuba.

Tất nhiên vùng trắc nghiệm đó hiện nay giữa Mỹ với Tàu phải là những biến cố tại Đông Nam Á. Theo những chuyên viên Mỹ am hiểu về Liên Xô thì ảnh hưởng của Nga tại Đông Nam Á hiện nay rất yếu. Nhất là sau khi ô Hồ Chí Minh chết đi. Chiến tranh V.N đã không làm cho chiến tranh Tàu Mỹ nổ ra, thế nên, Nga danh phái lựa thế chia phần với Mỹ ở đất

Tàu trong thời bình, thay vì chủ trương đẩy hai nước này vào thế trại cờ như trước nữa. Còn nếu Nga không biết lựa thế hòa bình giữa Mỹ Tàu, thì chính họ phải gánh chịu một cuộc chiến tranh Nga Tàu, mà trong khi đó Mỹ sẽ là nước giúp cho cả hai bên có đủ phương tiện tiêu diệt nhau.

Đông Nam Á trong thử thách mới

Rút từ yếu tố Mỹ đổi nền kinh tế thời chiến của họ sang kinh tế thời bình. Rút từ thế Nga phải lựa thế sống chung giữa Tàu Mỹ để tồn tại và chia lời. Và thêm sự kiện mới nữa là nước Anh, với tân chính phủ Heath đã quyết định không rút quân ra khỏi Đông nam Á nữa. Chủ trương rút quân khỏi Đông Nam Á của Anh vốn là chủ trương của đảng Lao động Đỏ là quyết định đầu tiên khi ông Heath lên cầm quyền.

Chính phủ của đảng Bảo thủ Anh hiện nay, được xem như đi sát với Mỹ hơn. Vậy khi Anh quyết định không rút quân khỏi Đông Nam Á, tức là người Anh đã được Mỹ thỏa thuận cho một vai trò nào đó ở vùng này.

Trong khi Mỹ đi lùn tới việc rút quân đội của họ ra khỏi Đông Nam Á, thì người Anh phải ở lại. Có nghĩa rằng, Mỹ sẽ không dùng sức mạnh quân đội của mình để khống chế trực tiếp Trung cộng nữa. Tức là giảm cường độ chiến tranh đại quy mô xuống mức độ chiến tranh cục bộ. Người Anh và khối Liên phòng Đông Nam Á sẽ phải sắm vai trò thủ thế quân sự với Tàu.

Như vậy một phần chủ trương người Á châu giải quyết vấn đề Á châu của Mỹ đã bị cắt giảm, trên danh nghĩa. Nước Anh không còn thể đứng ngoài các vấn đề Đông nam Á như từ trước tới nay. Nước Anh phải tiêu hao một phần về cục diện tại đây. Đúng như trước đây ít tuần chúng tôi đã đề cập tới. (tiếc rằng số báo đó đã bị tịch thu).

Khi người Anh phải vào Đông Nam Á gánh đỡ gánh nặng cho Mỹ, thì vấn đề ở đây không còn hoàn toàn được giải quyết bằng quân sự nữa. Với người Anh vấn đề chính của họ là dùng sự khôn ngoan của chính trị. Tất nhiên trong khi đó về mặt quân sự, các nước Đông nam Á cũng phải làm sao tiêu thụ cho kỵ binh số vũ khí tồn kho của Mỹ đã.

Chiến tranh Đông Nam Á trong một ngày gần đây sẽ không thể dừng lại ở Việt Miền Lào, nó sẽ phải mở rộng thêm nữa trong toàn vùng. Và từ đây, vấn đề sẽ được giải quyết chung. Và nước Anh sẽ đại diện Mỹ trong cuộc vận động chính trị này trong nội bộ các nước Đông Nam Á. Chính vì điểm đó mà khi hay tin đảng Bảo Thủ thắng lợi tại Anh, chính giới Nhật đã vô cùng sững sốt. Bởi đó là ngại. Và có lẽ cũng chính vì vấn đề nêu trên, mà cuộc bầu cử tại Anh mới diễn ra trong khi chưa tới hạn kỳ.

TRĂM THĂM NGÀN THƯƠNG CỦA

người Việt
trên đất Miền



- ĐỘNG MÃI DÂM 2 NGÀN KỶ NỮ VIỆT KIỀU TẠI NAM VANG.
- ĐỎI, RUỒI NGỤ TRỊ TẠI CÁC TRẠI TẬP TRUNG RA SAO !

— ký sự điều tra của VÕ HÀ ANH

Bài 1 : TRẠI TẬP TRUNG

Sau cuộc lật đổ Sihanouk, những người Việt chưa bị giết đều được "hốt" vào các trại tập trung, hoặc tự động tụ họp vào một khu nào đó, hy vọng sẽ không bị chặt đầu lê tê. Một vài nơi như Kompong Cham, Banam, Neak Luong đã được tàu Hải quân VN đưa về nước ngay từ đầu của chiến dịch hồi hương Việt Kiều. Nhưng tại nhiều nơi khác, cho đến bây giờ, Việt Kiều vẫn tiếp tục chết như rạ, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Tại Tòa Đại sứ VN cộng hòa tại Căm Bốt, đã có hàng ngàn gia đình nộp đơn khiếu nại về việc thân nhân bị bắt, bị mất tích. Tuy nhiên trên thực tế, số gia đình bị thất lạc thân nhân còn nhiều gấp mười lần, nhưng không ai dám đi khiếu nại.

Ở Nam Vang có vào khoảng ngoài hai chục trại tập trung.

Những trại tập trung lớn nhất là Providence, Séminaire, Russey Reo, Miche.., đó là các trường học, các nhà thờ, chùa. Một vài trại chưa dàn theo cả một đạo như trại Cao Đài 1, trại Cao Đài 2... hoặc dàn ở một tỉnh như trại trường bá nghệ, Chung Cheng Hoa. Những trại nhỏ thì vài ngàn người, trại lớn từ 15 đến 17 ngàn người. Con số những gia đình còn đủ sức về nước tự túc bằng máy bay Air Việt Nam và Air Cambodge thì rất ít. Đã đa số còn lại chỉ trông mong vào tàu chuyên chở của Hải quân VN. Và trong thời gian chờ đợi, đã nhiều người vĩnh viễn không cần trở về quê Mẹ. Họ đã chết vì mưa nang, cực khổ, nhọc nhằn trong các trại tập trung.

Tôi đã vào lăn lóc sống với các gia đình trong những trại tập trung ở Nam Vang gần 2 tháng. Tôi đã nghe từng gia đình kể lể về thảm

cảnh đã xảy ra cho họ những ngày bị cáp duỗi (chặt đầu người Việt) trước đó. Mỗi gia đình ít nhất có 1 người chết, tiêu tan tài sản. Những tham cảnh này, đã được báo chí Việt Nam và quốc tế nói đến rất nhiều, dù chỉ nói đại cương.

Như đã nói, các trại tập trung là các trường học, nhà thờ, chùa.. Những gia đình đầu tiên bị bắt vào trại tập trung là những gia đình.. may mắn. Sau khi thoát khỏi nạn cáp duỗi, linh Miên tới nhà lùa họ ra đường (bắt kẽ đêm ngày), không kịp mang theo đồ đạc họ chỉ quay vội vội được ít tiền và tư trang. Mọi người bị đẩy lên xe và chờ thẳng tới nơi được chỉ định. Và những gia đình đầu tiên bước qua cổng trại tập trung đã «may mắn» chiếm được một chỗ nằm trong các phòng học, các hành lang nhà thờ, chùa, hay các mái hiên có thể tránh nang mưa. Sau đó, dần dần

dần ở các nơi bị lúa về mỗi ngày mồi đồng, gia đình này nằm sát vào với gia đình kia cũng không đủ. Những nhà tối sau phải che bô, ny lồng trên một khoảng đất nhỏ ngoài sân, ngoài vườn dưới các gốc cây, bên các miệng cống. Ngày ngày mọi người sống nhờ vào sự trợ cấp gạo của Bộ Xã Hội và Hồng Thập Tự Cao Miên. Nước ngọt cứ hai ngày có xe Cứu Hoả vào trại bom cho 1 lần, hoặc đồng bào ra hóng tại các máy nước công cộng. Các hang ăn, uống, cà phê mọc lên trong trại ở bất cứ chỗ nào. Và người ta chen chúc như thế dưới ánh nắng cháy người ban ngày. Đến đến mưa ào ào khép dứt hột, những người sống ngoài sân bị ướt, bị nước ngập thành xinh lầy ngồi chồm hòn trên bùn, mặt mờ thao láo. Những người bệnh hoạn, những sản phụ và con nít mới sanh thi nằm bừa bãi trên bùn phủ tạm bởi những mảnh chiếu nylon rách. Sáng ra, những người khoẻ mạnh ngó lại người đau yếu thì thấy đã cuối tự bao giờ. Trung bình mỗi ngày tại các trại có khoảng 5 người chết vì lê áy. Những người chết không được phép chôn. Sở vệ sinh Miên sẽ tới lấy xác đem đi đốt, sau đó tro đem đổ xuống sông mất tầm mắt tích. Có gia đình khi xuống tàu còn gửi lại xác con cho gia đình bên cạnh vì sợ ở lại lo việc giao xác sẽ bị lỡ chuyến tàu «cứu tử».

Tôi đã có dịp ăn cơm với các gia đình trong các trại. Nhờ tiền đem theo, tôi đưa cho họ làm dùm một bữa ăn đặc biệt theo lối Miên.

Lú con nít thường thức món Bồ Hòn thật ngọt lành, tôi và những người lớn trong gia đình khẽ kha với ly Quảng vạn An (như Vĩnh sanh Hoa ở Việt Nam) bên miệng cổng hôi thúi và đầy ruồi nhặng.

Trong các trại tập trung, ruồi nhặng là sinh vật đồng đảo hơn cả dân số sống chen chúc. Nguyễn do vì sự sơ bẩn do rác rưởi và sinh lầy, cổng rành. Nhưng ghè gớm hơn

cả là các cầu tiêu lộ thiên, đào tạm tại một góc trại. Mỗi hố cầu sâu độ hơn hai thước, bắc hai miếng ván ngang miệng hố và che quanh sờ sài bằng những lá dừa khô. Người đi cầu phải ngồi thật cẩn thận, có thể lọt xuống hố bất cứ lúc nào, và đám lá dừa không đủ để che cái «hậu phương» của người ngồi bên trong. Lâu ngày, phân đầy tối miệng hố, dòi bò bò lúc nhúc rồi tràn lên mặt đất, «đi hoang». Nhiều người bị bám vào quần áo, mang về «nhà» bò lòm ngón trên đỗ đạc, nồi niêu xoong chảo. Và ruồi từ các «căn

đè» này bay dì đèn nghệ. Đó là tình trạng chung tại các trại, và trại nhiều ruồi nhất có lẽ là Chung Cheng Hoa, ruồi đậu kín ngọn cây, người đi ngang qua chúng nó túa ra ào ào, quơ tay ra là nắm được cả chục con.

Chùn mươi lăm phần trăm Việt Kiều trong các trại tập trung đều bị bệnh tật. Người lớn thì bệnh bao tử, thảo dại. Con nít nóng lạnh, ban, toát mồ hôi, lở lói... Các cơ quan y tế không đủ thuốc chữa. Mặc dù các

Hộp thư tòa soạn :

VŨ THỊ LÃNG TƯỞNG — Mấy bài thơ vẫn còn. Chắc chắn đăng một ngày gần đây. Truyền ngon chưa đăng là vì chưa có «đất». Thông thả sẽ xếp. Hãy can đảm sống và làm việc.

CNV — Chọn thêm được hai bài. Về đề nghị đề xem, nếu được sẽ làm ngay. Bận tờ Tin Vịt quá cõi. Sẽ tìm mấy số báo đời cho Vũ. Mến.

PHAN LỆ TRẦN DUYÊN. Mới ra Tin Vịt bận làm chưa thể thư riêng được. Nhưng yên chí sẽ có. Về báo gửi qua bưu điện cho Duyên quả thật một «vấn đề vĩ đại» bởi tờ soạn ít người quâ. Chừng nào Duyên ghé lấy thi được. Mấy bài thơ sau phải gác. Mến em.

ĐIỀN NGUYỄN Sáng hôm sau hẹn tới sao không tới? Xạo quá! Sẽ đăng bài «chiều trong viện cõi». NHƯỢC THU Đầu như em dự đoán về tuổi anh. Con số nhỏ nhất. Vũ Ông Tòn qua rồi. Theo ý anh, em nói đúng. Làm thơ chiến tranh mãi hóa nhảm. Hãy làm thơ tình. Tình yêu muôn năm.

HOÀNG THY LINH. — Quả nhiên bạn chán Vịt thành ra tạm gác thơ trữ tình. Đời còn dài lo gì. Đạo Cây là nhà thơ Đỗ quý Toàn.

Thân ái

TRẦN ĐỨC UYỀN

tri các chàng đàn nháu
NHÚC ĐẦU NHÚC RĂNG
CAM CUM, ĐẦU LÚC CÓ KINH,
Pub.TÂN-TRI

THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG midol
Có bán tại các nhà thuốc Tây

Bà Soeurs tận tình săn sóc, tại trại Providence vẫn có nhiều người... «bỏ sống» vì bệnh gì thi bệnh cũng chỉ có hai thứ thuốc: thuốc nóng lạnh và tiêu chảy. Hàng ngày, các toán Quân y Dân Sự Vụ của Hải Quân Việt Nam đi khám bệnh tại tất cả các trại. Thân chủ trung bình khoảng 250 người một buổi mỗi trại nhưng thuốc men cũng không đủ cấp dù đã chở lên hàng tấn. Trong lúc đó các toán Y Tế của Miền đi chẩn bệnh cho thuốc có vẻ bị đồng bào tẩy chay, vì thái độ xác xược, cau có la lối của bác sĩ, nữ y tá Miền. Và họ cũng không có đủ thuốc bằng Y Tế HQVN. Do đó các bạn Y Tế Miền nhà ta đã nhìn Y Tế HQVN bằng con mắt không mấy thiện cảm.

Những người lớn trong các gia đình tập trung ngày ngày chỉ biết ăn xong rồi ra lè đường trước cổng trại tập trung trong ngồi nhìn trời nhìn đất trong khoảng thời gian cho phép đi lại của chính quyền Căm Bốt. Ăn không ngồi rồi mãi cũng cạn vốn, nhiều gia đình đành phải cho con cái khoảng 13t. trở lại, đi ăn xin. Và kể từ đầu tháng 6-70, trẻ con Việt Nam đi ăn xin đầy đường phố lớn ở Nam Vang. Chúng xông vào các tiệm ăn húp cơm thừa canh cặn rồi lăn xả vào khách (khách Việt, Tàu) lạy lục xin xỏ. Thật là thảm. Gặp vài khách Miền tử tế cho một vài Riels, chúng tưởng dễ xin liền xin cả người Miền. Thế là àn bợp tai, đá đít. Một lần

tôi xuyệt đánh lộn với hai thanh niên Miền cũng vì chuyện đó.

Trẻ con đi ăn xin, người lớn thất nghiệp lại xoay ra đánh bạc. Nạn cờ bạc hoành hành dữ dội tại các trại Phước Kiến, Quảng Đông 1, Quảng Đông 2... Đến nỗi các bạn đại diện dân phai nhờ Hải Quân VN tới tuyên truyền và can thiệp, vì đã có nhiều vụ đánh lộn, xô xát sau các cảnh bạc ke được, người thua cạn túi.



nè... mà không sợ lính Miền PM (Prévôt Militaire) xét giấy, bắt đi bắt cứ lù c nào. Cuối cùng rồi cũng gặp nhau tại các khách sạn. Các khách sạn đồng khách lính VN và con gái «Duồn» nhất là La Peillotte, Hong Kong... Và nếu khách tìm hoa VN có hứng, thuê một căn phòng trong bất cứ khách sạn nào (40 Rells nửa ngày) kêu một em da trắng, sẽ được vừa ý ngay. Khách có tò mò hỏi: em người Việt, có về nước không? Có chứ? Vậy em hiện giờ ở đâu? Em bé sẽ trả lời ngay: Dạ, em ở trại tập trung Russey Keo!

Căn cứ vào các bạn lính VN kể lại, tôi được biết có nhiều cô gái ở Providence, Russey Keo, Miche, Trường tiểu học Rạch Luông... đã đi bán dâm để kiếm tiền trợ cấp gia đình trong thời gian chờ đợi mình «tới số» xuống tàu về nước.

Tại cây số 17, nghĩa là cách Nam vang 17 cây số, có 1 động mài dâm vĩ đại: khoảng gần 2000 cô. Ở đây cũng có nhiều cô người Việt cũng ở Providence và Russey Keo đi hành nghề lén lút vì lý do trên.

Cho đến bây giờ, các trại tập trung vẫn đặc biệt nghiêm. Số dân được tàu HQVN chở về khá nhiều nhưng so với tổng số đang chờ đợi chẳng nghĩa lý gì.

Và người ta vẫn tiếp tục chết vì mưa, nắng, bệnh hoạn và bị bóc lột tận cùng vì thủ tục giấy tờ, đút lót. Nhưng ai cũng muốn về!

(Còn tiếp)

Nhà may TRANG CHUYÊN MAY Y PHỤC PHỤ NỮ

Chủ nhân: Bà TRẦN THỊ HỒNG SƯƠNG

KHAI TRƯƠNG NGÀY 10-7-70

32, Đinh Tiên Hoàng DAKAO

SAIGON



ĐỐI THOẠI VỀ LUẬT CHƯƠNG TRÌNH

— Nay ông, nhờ Luật chương trình
Chắc chắn dân mình sẽ khá phái không?

— Thưa bà, suy xét tôi nồng
Lam sao hiểu được mấy ông to đầu!

— Ông hay, tài giỏi đê đâu
Viết loạn xà ngầu, chửi bối lung tung
Bây giờ nhận xét việc chung
Ông nồi máu khùng ăn nói dẫu quanh!

LỜI THÀM CHO NGƯỜI YÊU

(trọn vẹ N.)

1.— Hồi người yêu bé nhỏ
Hãy yên giấc mộng đầy
Với cõi đời mở ngỏ
Cùng ước vọng cầm tay

Hãy ướm tình trong mắt
Cha hương thừa thoảng xa
Ôm trái sầu im bặt
Nghe tâm sự nhạt nhòa

Của nghìn trùng khao khát
Của ngày tháng duỗi rong
Của một thời trôi dạt
Giữa tình người mênh mông

2.— Hồi người yêu bé nhỏ
Hãy che dấu tuổi đời
Lẫn ước mơ chối bỏ
Bên hơi thở rặc rời

Niềm vui xưa đã lặn
Nụ hôn đầu cao bay
Theo thời gian chìm lắng
Nương nhờ cánh hoa lay

Thu về đôi cánh mỏi
Ôm trong nỗi tình hờ
Trong cảnh đời lầm đì
Trên nhánh hồn chờ vờ

Cơn đau nào trồi dậy?
Mải nhìn dáng đêm khêu
Mặc ngày qua đưa đầy
Ở lòng người thăm sâu

3.— Hãy nhủ lòng thăm lắng
Hãy nuôi con mộng dài
Hãy quên đời xa vắng
Người yêu ơi người yêu

VŨ THÝ
LÃNG TƯỞNG



Tép riu chằng muốn yên lành
Bà nồi tam bành, bà « té » lên cho!
— Bầm, nghe bà lớn dọa « ho »
Em run sợ lắm, mặt mo xanh rờn
Tưởng như sốt rét lên cơn
Cúi xin bà lớn giận hờn bỏ qua
Luật kia... chắc hẳn... chắc là...
Chắc là đông khách vào ra mặn nồng!

— Ông kia, rõ chân cho không
Ngó nga ngó ngần cái ông giàn giàn!
Người ta hỏi việc nhà quan
Hồi đâu nhà chưa mà bàn khách đong!

— Bầm xin lượng cả đoái trông
Vừa đi Chuồng Chó nên lòng hoang mang
Dư hương chưa chết bàng hoàng
Tinh thần méo mó, vơ quèn nói xiên!...
Còn như cái « mật » chương trình
Bà ơi chắc phải hợp tình, hợp « gu »
Mấy ngài dân biều đâu ngu
Thế mà đồng ý bói bù cho ra!

— Thôi thôi mấy muốn trêu bà
Nhắc chí Dân Biểu, mấy cha vỉ tiền!
Thằng này thật khéo vò duyên!

TÚ KẾU

Ra đi.

Một buổi tối, Tổng Thống xuất hiện trên Tivi, đọc bài diễn văn, có ý bảo đảm cho sự cần thiết và tương lai tốt đẹp của sáng kiến thâu tóm kinh tế.

Cuối bài, Tổng Thống rất cảm động, mắt rưng rưng lệ, khi nói đến hai chữ «ra đi».

Từ đó «ra đi» biến thành một cái mốt của giới chính trị. Cái mốt này nằm ở phạm vi phát ngôn thuần túy, chưa bước qua giai đoạn thực hành. Nó giống như một vai chủ đặt ở đầu câu nói, giúp câu nói thêm duyên. Hay nó nằm giữa hai câu, tram cái lỗ trống, để trí óc kịp suy nghĩ.

Thí dụ có hồi bà con hay nói «sức mẩy»! «bỏ đi tám»! «Sức mẩy mà đòi hòa bình»! «Vật giá chỉ leo thang 80/0 hả? Thời! bỏ đi tám»! Các chữ này chỉ sống một thời. Rồi bà con quên mất, lại quay về với hai chữ cũ truyền, bất diệt: «Đ. m.». Giận quá thì đe ở đầu câu, hai tiếng «Đ. M.». Buồn quá thì chấm câu bằng hai tiếng «Đ. m.».

Các nhà chính trị không thể nói năng tầm thường như đám dân giả, do đó, khi được Tổng Thống lăng xê cho hai chữ «ra đi», ai nấy đều sung sướng, đem về dùng, như của già bảo.

Thuế kiêm ước xuất sắc của nước được một thời gian. Dân đòi kinh tế đúng như tiền liệu. Nhưng ngân sách không được cứu đúng như dự liệu. Lập tức, ta lại có một sáng tác mới: luật chương trình.

Lần này Tổng thống không nói chuyện ra đi nữa mà nhường lời hứa hẹn hấp dẫn đó cho nội các.

Như cái thời trang mini jupe, mới xuất hiện còn dài, còn che kín hơi nhiều, càng về sau càng ngắn, nhiều khoản được phơi ra rõ rệt, nhơn nhơn, chuyện ra đi cũng có doi chút biến thiên, theo cái khuynh hướng ấy.

Nhà sáng tạo chỉ nói ra đi một cách mơ hồ. Không ai có thể căn cứ vào một chữ, một lời nào để biết ông sẽ ra đi sau mấy nhiệm kỳ, hay lại được 67 ông ở hạ viện khóc lóc mời ở lại suốt đời, dân có quyền chờ rất lâu, không dám bat bé.

Nội các thi khác, tuyên bố có ngày có giờ rõ rệt. Sau năm tháng dùng luật chương trình, nếu dân còn khổ, nội các sẽ ra đi.

Nhận xét về lời hứa này, ông Phó Ký cho là một trò đùa: năm tháng thì làm được cái mẻ gi, một nhà kinh tế, chữ nghĩa cùng minh, cũng nghĩ rằng với một thời gian ngắn hạn như thế, muốn cứu nền kinh tế nước nhà chắc phải là nhờ đến tài nghệ của một ông Thánh.

Nhưng nội các cứ hứa. Vậy căn cứ vào hai nhận xét trên dân có thể tin rằng trong nội các có nhiều ông Thánh đang làm trò đùa.

Thực ra, có là Thánh, khi muốn làm trò đùa, cũng cần phải có khán giả con cháu trong nhà vỗ tay, thì mới đúng không khí của một rạp xiếc dân chủ.

67 ông bà ở quốc hội đánh nhau, kẹp nhau để bênh vực luật chương trình. Theo lời các dân biểu tiết lộ thi luật này chưa ban hành, đã đem lại cho



ÔNG ĐẠO CÁY

nhiều dân biểu một số lợi tức đáng kể: hai trăm ngàn. Riêng cụ chủ tịch thì có tới 5000 đô la để đi Đại Hàn chữa bệnh già.

Đạo Cây, nhân dịp ghé Đại Hàn, có hỏi một đại bác sĩ sắp sửa được hàn hạnh chữa bệnh già cho cụ Lương:

— Thưa bác sĩ, ông chủ tịch bốn quốc, yếu lâm bị mẩy bà ở quốc hội chè là bất lực, mất mũi thiền lâm sinh viên ra bọn ăn mày. Có cái túi thịnh nguyễn thư của dân, cụ đe cho chuột gặm thủng. Liệu cụ ra đi chữa bệnh chuyền này có ăn thua gì không?

Nhà đại bác bác sĩ tẩm tẩm cười trả lời, rất tự tin:

— Ông Đạo cứ an tâm. Qui Chủ tịch sang đây, thế nào cũng có kết quả tốt. Cam đoan khi hồi hương, qui Chủ tịch sẽ tạo một thành tích đầu tiên là: đeo lấy vợ hằng say bằng nam bằng mười năm ngoài.

Luật Chương trình sanh lợi nhanh lắm, nên 67 ông bà dân biểu đều thích đi họp đồng, thức đêm để chấp thuận.

Đến đây, người ta lại nghe loáng thoáng hai chữ «ra đi».

67 ông bà hứa sẽ ra đi chẳng?

Nếu họ nói thế thật, thì tình cảnh đáng mũi lòng. Bởi vì đó là chuyện vượt ngoại khía nắng và sự can đảm của họ. Họ đã từng hép cõi, đá song phi, bẻ tay bạn đồng vận, chịu cho da mặt dày thèm đe họ n tất một cái giao kèo. Muốn họ nói «ra đi» dân cũng phải lo chạy một khoản, ít nhất không dưới hai trăm ngàn.

Một ông D.B chống đối đành phải nói «ra đi» kèm 67 ông bà kia. Ông nhở: nếu luật chương trình không khả thi họ nên ra đi.

Trước phong trào dọa «ra đi» ào ạt, dân chúng có vẻ buồn. Nhà Nước và Quốc hội ra đi hết thi dân còn biết đóng thuế cho ai. Chao ôi! Bơ vơ thấy mèo

Đạo Cây long trọng báo tin mừng cùng hải nội chư quân tử: nhất định sẽ không có ai dứt áo ra đi,

vì dù sao thi dân cũng hy vọng còn được một cái khố cơ mà. «Truyện Kiều còn nước ta còn» (Lời nhận định của học giả Nguyễn Văn Vĩnh).

«Khổ rách dân còn, quốc hội còn» (Lời cam kết của ông Đạo Ú Ú).

Ngoài ra còn chút đinh luân lý của hai chữ «ra đi»:

Đối với nhiều người, ra đi là một cách cứu nước hữu hiệu nhất.

Sáng tác mới.

Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Luật chương trình là một sáng tác hoàn toàn mới và cấp thời :

Nếu nó được nghĩ ra sớm thì nó đã vinh quang tiến lên như cái thuế kiêm ước và Nhà nước đỡ tốn kém trong việc lo cho Hạ viện biểu quyết. Nội các cũng khỏi nói chuyện ra đi, vì Tổng Thống đã nói giùm rồi.

Thuế kiêm ước không làm đồ máu dân biểu. Nếu luật chương trình ra đời cùng lúc ấy thì cả hai sáng tác kinh tế đều bị chống đối, bị hạch hỏi. Cụ chủ tịch thượng viện đột nhập đài Tivi sẽ phải thèm vào bài diễn văn kết án mấy chữ: dự luật chương trình. Tối cao pháp viện sẽ có một phán quyết dài hơn, để nói chuyện vi hiến.

Nếu các nhà kinh tế khéo léo ghép luôn hai món làm một, gọi chung là chính sách: «Thu — thuế — kiêm ước — dự — luật — chương — trình», thì cái món «phản suất quân binh» được chế tạo để xài tạm suối thời gian vi hiến, sẽ được coi như đã đóng thuế hai vại một lượt.

Rồi cuối cùng, như ta đã thấy «Thu — kiêm — ước — dự — luật — chương — trình» dù bị chửi bới, phản đối, kết án, cũng vẫn còn đó, khỏe mạnh, phay phay.

Nhà Nước sẽ chẳng mất một xu cho quốc hội. Cụ Chủ tịch thì mất một cơ hội bằng đô la để hồi hương.

Sự sáng tác chậm đã làm thiệt hại cho Hành pháp.

Dự luật chương trình là sáng tác mới thì dân có quyền bàn khoán.

Không hiểu các nhà kinh tế báo cáo ra sao mà khi thuế kiêm ước thất bại, không có ai tố về ngượng nghịu. Một thứ thuế gan góc, liều lĩnh, vượt qua cả bản án vi hiến, coi thường mọi sự chống đối, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Có ông than thát tháo. Có ông hò hét: «Bất công quá, chỉ có nhà nghèo công ưng đồng thuế. Nhà giàu đồng đại khái, đồng trọng trung», làm như ông ta là kẻ ngoài cuộc, đang phê bình những viên chức nhà nước bất lực. Và chuyện bất công, nếu không nhờ ông phát giác thì chẳng có đứa nào biết!

Lâm kinh tế không may mắn, nhưng ông Tổng Ngọc lại là một thí sinh được hưởng nhiều ân huệ.

Bài toán kinh tế của đất nước, ông đã giải. Câu trả lời «kiêm ước» của ông được người trên ông tin cậy, bảo đảm, hen ngọt. Sau mấy tháng đáp số đàng được hưởng hai con số không to bằng những cái trường của bà Kiều tặng quốc hội. Ông Tổng Ngọc

không phải ra đi cũng chẳng có ai ra đi thế ông. Tất cả đều ở lại và ông còn trổ tài, thử thời vận thêm một lần nữa. Ông có năm tháng để chơi đùa với kinh tế.

Đất nước ta là con vật thí nghiệm khỏe nhất trong các loài vật bị dùng làm thí nghiệm. Người như ông Ngọc cũng có quyền thử chơi vài lần, cho biết.

Hy sinh

Suy đi tinh lại, thấy 67 ông bà dân biến cũng có nhiều tinh thần hy sinh, khi chấp thuận dự luật chương trình.

Các ông bà đã giao toàn quyền kinh tế cho hành pháp. Cố tên đầu sỏ Cộng Sản cho rằng: «kinh tế quyết định tất cả. » Ta là người xúi tự do, ta không tin điều đó, để chống Cộng. Nhưng hiện nay, chỉ vì cái bông giấy, chỉ vì sợ tịch thu mà bảo chi đậm ra hiền khò. Vậy kinh tế không quyết định cả, nhưng nó muôn gi, ai cũng chiều.

Giao toàn quyền kinh tế cho hành pháp, 67 ông bà dân biến đã không tinh tài chuyện làm ăn về lâu về dài.

Giả thử, các ông bà chỉ chấp thuận nhỏ giọt, may một điều, may mẩy chuyện. Như thế suốt năm các ông bà sẽ được người ta điều đình. Tiền bạc xuống

(Xem tiếp trang 47)

Con đường ngắn nhất và lẹ nhất
để Quý Bạn mau trở thành CA SĨ :

Lớp Nhạc

HUYỀN LINH

LUYỆN HÁT RIÊNG TỪNG HỌC VIÊN

Mỗi tuần : 5 buổi tập đơn ca, 2 buổi duyệt hợp ca với toàn ban nhạc.

Mỗi tháng : Ghi âm, quay phim hình một lần để chiếu lại cho Bạn coi và sửa chữa dùng toàn AMPLI — MICRO nhà nghề tối tân.

Chuyên dạy bảo đảm cấp tốc :

TÂY BAN CÀM □ HẠ UY CÀM
MĂNG CÀM

Các Giáo Sư lớn tuổi trên 20 năm Thực Nghiệm tận tâm chỉ dẫn bạn trong Hai tháng để đạt được kết quả mong muốn.

218A, Trần Quý Cáp - Saigon

Thâu học viên mỗi ngày,
trong giờ làm việc



Hồi ký của 1 người biết quá nhiều

của PHẠM VĂN BÌNH
tự VĂN BÌNH

(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 39)

LTS.— Như Đời đã loan trong số trước, Đời hân hạnh giới thiệu dưới đây thiên hồi ký của Phạm Văn Bình tức ký giả Văn Bình. Cựu Thủ Hiến Bắc Việt, Cựu Tổng Trưởng Thành Niên, nguyên một trong những Ngự Lâm Pháo Thủ của nhóm Phong Hóa Ngày Nay, nguyên bí thư của Bảo Đại, đặc trách liên lạc với Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Thần v.v... nguyên quán quân quán vợt, nguyên Giám đốc nhà hàng Table de Mandarins tại Paris, người đã tham dự trực tiếp vào những biến cố lớn nhỏ của lịch sử mới lưu vong từ Pháp trở về quê hương.

Phong trào dân chúng Ngũ Xã ủng hộ Bảo Đại

Trong lúc SVTN Bắc Việt ngang nhiên rầm rộ xuống đường đói Hồ c. Minh trả chính quyền cho Cố vấn Vĩnh Thụy thì một phong trào dân chúng cũng tự động nỗi lên để ủng hộ Cựu hoàng Bảo Đại.

Phong trào ấy là phong trào Ngũ Xã.

Tại sao gọi là phong trào Ngũ Xã?

Tưởng nên thuật qua vị trí, lịch sử, thành tích hào hùng của Ngũ Xã, một Lương Sơn Bạc tân thời giữa thế kỷ thứ 20, nằm kề thủ đô Hà Nội, dưới làn gió mát của Hồ Trúc Bạch và hương sen thơm ngát của Hồ Tây.

Ngũ Xã là một cái làng không lớn lắm, bán thành thị bán thôn quê nhưng lối đi vào hiểm hóc. Tục kèu là Ngũ Xã, tất nhiên có năm xã nhỏ họp lại, dân cư đông đúc, trù phú, nhà cửa san sát xây toàn bằng gạch.

Từ trung tâm thủ đô Hanoi, muốn vào mặt khu Ngũ Xã, phải lèn nẻo đường Cổ Ngư, qua đường Quan Thánh.

Trong mặt khu, phần đông là các gia đình khá giả trú ngụ, vừa

công chức, vừa các nhà văn, nhà báo, bác sĩ, luật sư. Một số người làm việc ở Hà Nội, đêm muôn tĩnh mịch nghỉ ngơi, cũng đến Ngũ Xã thuê một căn nhà, hay một cái villa nhỏ, làm nơi thưa luồng, di dưỡng tinh thần.

Dân cư Ngũ Xã có một đặc tính: họ thuộc những thành phần có đầu óc quốc gia, gan góc, li lوم. Họ công khai chống đối Việt Minh. Không ai bảo ai, không một gia đình nào chịu treo cờ đỏ sao vàng.

Ngoài ra trong mặt khu Ngũ Xã, có đủ các thứ cán bộ quốc gia nắm vùng.

Khách du lịch lọt vào khu Ngũ Xã có cảm tưởng mình đang sống trong một thế giới riêng biệt. Một thế giới hoàn toàn bài cộng, chống cộng, giữa thủ đô một nước do chế độ Cộng sản thống trị. Trên tường ngoài đường, chỉ thấy một thứ biển ngữ đả đảo Việt Minh, chống Nga Sô, bài Cộng sản.

Thường thường những cuộc mít tinh được tổ chức ngay tại dinh khu Ngũ Xã.

Vào khoảng 9, 10 giờ sáng chủ nhật, công chức, thương gia, công nhân, Sinh viên chán ghét những lối tuyên truyền máy móc sáo rác của

Việt Minh, rủ nhau lũ lượt vào Ngũ Xã để dự mít tinh hàng tuần của phong trào dân chúng. Mục đích là đi chơi xả hơi và nghe chủ V.M. cho sướng tai. Đây là một thiên đường của những người ghét chủ nghĩa Cộng sản. Không còn sự công an mật vụ V.M. theo dõi. Một số tự vệ quốc gia được vũ trang súng ống lựu đạn đầy đủ ngày đêm giữ gìn trật tự an ninh cho mặt khu và đề phòng cán bộ VM đến nghe ngóng tinh hình.

Lâu lâu, bọn tự vệ bắt được một gian tế lẩn lút, họ mang ra định, lập tòa án xét xử. Tôi tối đa là cầm cổ trong hầm kín. Tuy nhiên, đề lùng đoạn tinh thần cán bộ VM, bọn tự vệ quốc gia phao tin vừa thủ tiêu mấy tên gián điệp cộng sản. Hôm sau, nhân dân thủ đô rỉ tai nhau thì thầm: tòa án Ngũ Xã vừa xử tử hình một số mật vụ VM. Đáng kiếp cho bọn mật thám quen mui khủng bố dân chúng!

Dần dà, dư luận sôi sao, bàn tán về phong trào Ngũ Xã. Một câu hỏi được đặt ra. Giữa cái thế giới kỳ bí, cái tổ chức cách mạng lẩn lùng riêng biệt, cái phong trào vượt râu hùm ngay tại thủ đô, không kiêng nề cả Hồ Chí Minh lẫn Võ Nguyên

Giáp, ai là người lãnh đạo, ai là người xướng xuất, ai là người chỉ huy?

Sự thực và lương tâm của nghề nghiệp bắt buộc tôi phải trả lời: người đó không phải ai xa lạ: chính là Bác sĩ Phan huy Đán, người đứng đầu Phong trào khát thực trong thời Nhật thuộc để cứu nguy đồng bào BV trong cơn đói kém, vị Bác sĩ trẻ tuổi chưa chạy cho người nghèo khong bao giờ chịu lấy tiền, một trưởng lão đầy nhiệt huyết của Cái Bang chống cộng.

Sở dĩ tôi viết Bác sĩ Phan huy Đán là vì hồi đó tôi chỉ biết Bác sĩ Phan huy Đán mà chưa quen Bác sĩ Phan quang Đán. Có lẽ sau này, trong khi sống lưu vong ở các nước Á Châu, Trung Đông, Âu Châu và Hoa Kỳ, Bác sĩ Đán thay chữ đệm để thành Bác sĩ Phan quang Đán.

Trong bọn đầu não của phong trào Ngũ Xã phải kể thêm luật sư Trần văn Tuyên, đảng viên VNQĐĐ họa sĩ Nguyễn gia Tri trong nhóm Phong Hóa Ngày Nay, một bạn chủ nhà in trẻ tuổi hiện nay còn ở BV, (xin tạm dấu tên) và tác giả thiên hồi ký này.

Năm chúng tôi ngày ngày gặp nhau, tụ họp để bàn bạc tiến triển công việc. Trụ sở thường trực đặt tại nhà riêng tôi, phố Hàng Bún, gần nhà in Tự Lực Văn Đoàn năm trước lô Quan Thanh.

Tờ báo cơ quan chính thức của phong trào Ngũ Xã là tờ Thiết Thực do bác sĩ Đán làm chủ nhiệm kiêm chủ bút.

Tôi phụ trách về tài chính, lo trả tiền in báo và tiếp tế cho những cán bộ thiểu số. Thủ thực vẫn đề kính tài cho một tổ chức cách mạng có tinh cách siêu cách mạng như phong trào dân chúng Ngũ Xã là 1 vấn đề gay go, hầu như lúc nào cũng gây cấn, khó bề giải quyết. Ngoài sự hy sinh bằng tài chính cá nhân, tôi cũng được một số bạn hết sức nâng đỡ, trong số đó có nhà đại kinh tài Lưu đức Trung giúp cho một phần quan trọng.

Lý thú hơn hết là bạn Lưu đức Trung lúc đó đứng vào tư thế cố vấn kinh tế cho Hồ chí Minh và Võ Nguyên Giáp lại mang tiền của Việt Minh đến ủng hộ chúng tôi. Với số mấy triệu quan kim (tiếc thay không phải là mỹ kim!) của Võ Nguyên

suyễn, hào khí bốc lên, mỗi khi nhớ lại những giai đoạn tranh đấu trong phong trào Ngũ Xã.

Lúc đó VM bắt đầu nam vũng chính quyền ở Bắc Việt. Hồ chí Minh tọa vị tại Bắc bộ Phủ. Võ Nguyên Giáp trong tay giữ hết binh quyền. Cán bộ CS hết sức phổ biến tuyên truyền kiểu VM, nửa nhồi sọ, nửa áp bức dân chúng tuân theo mệnh lệnh và đường lối của Đảng.

Về phía quốc gia, những nhà lãnh tụ Nguyễn hải Thần, Nguyễn trường Tam, Vũ Hồng Khanh, chiếm đóng một khu vực thủ đô, trên đại lộ Quan Thanh, míc máy phát thanh để mỗi buổi chiều cán bộ tuyên truyền đọc diễn văn đắc kích VM cho sướng miệng.

Cố đô Thăng Long lúc đó tựa hồ chia làm hai tò giới: một tò giới Cộng Sản và một tò giới Quốc gia.

Đi khỏi phố hàng Lược, qua chợ Đồng Xuân vượt ty Cảnh Sát hàng Đậu, thực dân quen gọi Sở Cảnh Sát Đậu, lên đến Bé chứa nước (Chateau d'eau) người ta bước chân vào tò giới Quốc gia.

Ở đây có đủ các trụ sở đảng phái quốc gia, đảng kỳ được tung bay phát phói. Đặc biệt là dân chúng cũng chiều ý các đảng quốc gia, không nhà nào chịu trưng cờ VM, coi như không có chính quyền VM. Anh em cán bộ VM đều tránh không dột nhập tò giới quốc gia, sợ cán bộ QG làm khó dễ, bắt bớ hay giam cầm.

Người ngoại quốc có cảm tưởng đại lô Quan Thanh không thuộc quyền cai trị của chính phủ Hồ chí Minh. Có nhiều người tự hỏi sao Võ Nguyên Giáp không kéo Vệ quốc quân tới khu vực này thanh toán những phần tử « đứng ngoài vòng pháp luật »?

Sự thực, câu hỏi trên có thể được trả lời một cách dễ dàng.

Quân đội tiếp thu BV của Lữ Hán đóng cả trong thành, tiếp cận với đội lô Quan Thanh. Ngoài ra 1 số bộ đội của tướng lãnh Trung Hoa thân với Nguyễn hải Thần, Nguyễn trường Tam, Vũ Hồng Khanh cũng đóng rải rác từ phố hàng Than lên đến Hồ Tây. Nếu bộ đội VM tấn công các trụ sở đảng phái quốc gia, rất có thể những bộ đội Tàu thân phe quốc gia can thiệp, sinh chuyện rắc rối lôi thôi.

Võ nguyên Giáp đành nhắm mắt làm ngơ, chờ quân đội Lữ Hán rút lui mới tính chuyện báo thù các đảng phái.

Trong khi đó, nhờ có sự bao bọc của bộ đội Trung Hoa, có sự che trở của các đảng phái quốc gia, phong trào dân chúng Ngũ Xã được phát triển mạnh mẽ, tự do, trong một khu an toàn lý tưởng.

Ban chấp hành bàn nhau lợi dụng hết những sơ hở, thiếu sót, những điểm thắt nhân tâm của chính quyền VM, đem ra phanh phui, mồ sê, công kích chế độ độc tài Cộng sản, kêu gọi toàn thể đồng bào đoàn kết đánh đổ VM.

Chúng tôi tính rằng tranh đấu cho chính nghĩa quốc gia, trước hết phải tìm một người lãnh đạo xứng đáng, có cảm tình với dân chúng, có uy tín với quốc tế, người đó không ai hơn là Cựu Hoàng Bảo Đại.

Anh em cử tôi đi gặp Cố vấn Vĩnh Thụy để thỏa thuận về sự tiến triển, khuếch trương phong trào Ngũ Xã.

Tôi tìm đến Cựu Hoàng tại biệt thự đường Trần Hưng Đạo. Cựu Hoàng cho tôi biết ngay tin quan trọng sau đây: Hồ chí Minh vừa mời Cựu Hoàng vào Ban bộ phủ, ủy nhiệm Cựu Hoàng lập một nội các thay vì nội các Hồ chí Minh. Hồ chủ tịch và mặt trận VM sẽ đứng ngoài ủng hộ nội các do Tối Cao Cố Vấn Vĩnh Thụy cầm đầu.

Cựu Hoàng mỉm cười bảo tôi: « Tôi đã nhận nhưng cương quyết từ chối. Cụ Hồ khôn ngoan quá mức. Một là Cụ thủ lòng tôi còn ham chính quyền không. Hai là cụ muốn trút lên đầu tôi những sự khó khăn hiện tại. »

« Cụ thấy SVTN và dân chúng biểu tình đòi VM trả lại chính quyền cho tôi. Cụ làm như Cụ dân chủ tột bậc, hưởng ứng dân ý, giao cho tôi lập nội các. Cụ thừa biết nội các nào cũng không qua mặt nổi VM, và một khi nội các Vĩnh Thụy không làm được việc gì cho quốc dân đồng bào, SV và TN đang ủng hộ tôi sẽ phản nản và không còn tin nhiệm nơi tôi nữa. »

« Tôi đã thoát vị để được hưởng tự do của một người công dân, chưa từng lại ham một chức thủ tướng

để làm bù nhìn cho Cụ Hồ hay sao? »

Tôi giật mình, ngẫm nghĩ mấy câu trả lời đanh thép, đầy ý nghĩa của Cựu Hoàng. Nhưng tôi nghĩ đến nhiệm vụ riêng của anh em giao phó, nên cố thuyết phục:

« Đã đành Cố Vấn không muốn mỉa mai Cụ Hồ, nhưng đây, đối với phong trào dân chúng Ngũ Xã nó là cả một sự thành thực, kiên quyết, tự động, không có gì gọi là thử thách cả. Dân chúng sách động phong trào này với mục đích ủng hộ công dân Vĩnh Thụy, ủng hộ một vị Hoàng Đế lặng lẽ từ bỏ ngai vàng, với lời thề dân vi quý, nặng lòng vì nước vì dân. Chúng tôi thấy hiện nay chỉ có nước cờ Bảo Đại mới có thể thu thập được toàn dân, giáo phái, có đủ uy tín đổi nội đổi ngoại, chống lại nước cờ Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chúng tôi cũng rõ Cố Vấn đứng ở một địa vị rất tinh tế, rất khó xử. Tốt hơn hết Cố Vấn cứ để chúng tôi hoạt động, tồn tại, khuếch trương. Cố Vấn chỉ cần đứng ở địa vị một người trọng tài và tư và khôn khéo đổi xử với bọn VM. »

Ra về, tôi có cảm tưởng đã làm xong phần nào nhiệm vụ của anh em giao phó.

oo

Hiện thời, Quốc vụ Khanh Phan quang Đán, có cần một luật sư biện hộ cho hồ sơ lý lịch của mình không?

Chắc chắn không.

Và chẳng tự đặt mình ra ngoài chốn thị phi của chính trường, không khi nào và với bất cứ một giá nào, tôi lại tự động đóng một vai trò tinh tế và phiền phức như vậy.

Thực ra, từ ngày hồi hương, thám thoát được hơn một năm, tôi chưa bao giờ tìm dịp để gặp lại BS Phan quang Đán.

Tôi có cảm tưởng rõ rệt cái tình thần cách mạng của Lương Sơn Bạc Ngũ Xã đã theo thời gian, năm tháng mà tàn tạ. Đó là một định luật, không có gì đáng lạ.

Tuy nhiên, mỗi lần, lật lại trang sử Ngũ Xã, tôi vẫn thấy phấn khởi, hào hứng như xưa.

Mặc dù những kỷ niệm kè trên chỉ còn là vang bóng một thời, nhưng làm cho Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp điên đầu, bức dọc, với một vài thủ đoạn chọc trời quấy nước của một bọn đồng chí, tướng cũng là một thành tích đáng khen, dù làm thống khoái quang đời tranh hiến trên Ti vi, ra điều trần trước Quốc hội, tuyên bố với các ký giả

(CÒN TIẾP)

ĐÓ

đời

LŨ HÔ

KIỀU PHẾ BÌNH !!!

Phong trào chiếm đất của Thương Phế Bình hiện đã đưa tới mức độ bi thảm. Chung quanh các chợ, ngay ở trung khu thủ đô cũng có cây gỗ mái tôn mọc lên bừa bãi. Thể thảm nhất ở đó là treo những biển ngữ viết quết quác, vội vàng! « Xin chính quyền cho Thương Phế Bình miếng đất », « Xin đồng bào cho Thương Phế Bình một chỗ kiêm cơm nuôi vợ con » v.v. Một vài nơi, như ở chợ Tân Định, Thương Phế Bình đã chiếm cả chỗ bán hàng của dân nghèo. Vài sự xô xát đã xảy ra giữa dân rách và lính què trước cặp mắt bình thản của cảnh sát.

Thương Phế Bình hiện đã hóa thành « Kiều Phế Bình ». Mọi hậu quả khốc liệt. Một vết thương cho chế độ.

Đáng sau, những vụ cát xây bừa bãi đó. Hội Thương Phế Bình đã tỏ ra quá chậm chạp trong khi nhóm khai cư ào ạt tiến lên một cách vô kỷ luật.

Những ai từng thương xót, giúp Thương Phế Bình ngay từ buổi đầu đều đã tỏ ra chán ngán và người ta không hiểu cái loạn Kiều Phế Bình này còn đầy mạnh mẽ đến nỗi.

Dù sao, cái ung nhọt đó đã đến lúc phải mở. Hiện tượng phá hoại đó phải chấm dứt. Nhưng chấm dứt bằng cách nào?

Trước hết, phải nhận định Thương Phế Bình là binh sĩ của nhà nước bị phế thải. Đến giờ này họ vẫn hưởng trợ cấp như một công chức hưu trí. Chỗ đứng của họ là cán bộ nhà nước bị thương nén chấn. Ra về, họ vẫn là người của nhà nước. Điều đó càng rõ rệt, trong thành phần chính phủ không có bộ tôn giáo, bộ sinh viên tranh đấu mà có bộ Cựu Chiến Binhs.

Đã là người của nhà nước mà đi làm bầy lão của nhà nước. Cộng sản có thể xuyên tạc là nhà nước cho Thương Phế Bình lột quyền sống của đồng bào! Đó là điều Hội Phế Bình và cả nhóm ly khai cũng không nhận như thế. Họ xác nhận đối tượng đấu tranh của họ là chính quyền. Chính quyền không thỏa mãn kịp quyền sống cho họ nên họ đi đòi. Đòi chưa được thì tự làm lầy. Thế thôi!

Là một phong trào bộc phát trong vài ba tháng lại phát triển quá mạnh, quá nhanh át phải sa vào cảnh hỗn loạn. Đó là điều dễ hiểu. Ngày như phong trào Phật giáo đã làm lớn hồi 63 rồi cũng từ từ đi vào cảnh phân hóa, dù đã có chỉ đạo, có cương lĩnh đảng hoàng huống hồ là cái tổ chức vô tổ chức kia.

Có phải nhà nước đã quan niệm phong trào nổi dậy của Thương Phế Bình cũng giống như sinh viên và Phật giáo? Thực tế hoàn toàn khác xa. Đối tượng đã khác thì không thể dùng cùng một phương pháp giải quyết. Nhà nước tự cho có chính trị cao muôn ché Phật giáo, ché sinh viên ra nhiều nhóm, nhiều phái để tia dần có hiệu quả thì với Thương Phế Bình, phương pháp ấy không thể áp dụng được.

Nhà nước đẹp yên sinh viên, đẹp yên các khối lãnh đạo Phật giáo thì trên một khía cạnh nào đó, công tác bình định có thể đưa tới tình trạng yên ổn giả tạo. Ngược lại, Thương Phế Bình là lính què « của » nhà nước, chính phủ không thể đàn áp và ngược lại cũng không thể dung túng như một con cờ chính trị được.

Bây giờ, đa số đồng bào đều oán trách Thương Phế Bình. Điều đó không có nghĩa là họ có cảm tình với nhà nước. Chỉ khi nào, với một sáng kiến mới mẻ (mà có lẽ Bộ Cựu Chiến Binhs đang lính quỳnh chưa nghĩ ra) nhà nước thu góp được bầy con yêu đó về mà lo nhà, lo việc mưu sinh cho họ thì sự việc mới được giải quyết thỏa đáng. Thật khó khăn, một khi Thương Phế Bình chẳng còn chịu nghe lời khuyên bảo của ai, một khi chính quyền cứ phe lờ các ý kiến xây dựng, tự nhiên tai họa cứ theo đà đó mà nặng nề thêm mãi.

Nhà nước đừng vui mừng khi thấy hàng ngũ Thương Phế Bình bị phân hóa. Càng phân hóa càng khó cho chính phủ vì Kiều Phế Bình hóa thành « thập nhị sứ quân » thì nhà nước có muốn bắt tay với ai cũng không kịp nữa.

Mặt Án Quang, nhà nước có thể chơi với V.N.Q.T. Mặt Hội Phế Bình, nhà nước hết đường điều đình, giải quyết.

Ai cũng thấy rõ, ngân sách quốc gia không cho phép chính phủ đủ phương tiện và thời gian gấp rút để đáp ứng cấp thời cho nguyện vọng thái quá của Thương Phế Bình. Họ đã trở nên đần hờn. Đồng bào thương họ thì ít mà ngán họ thì nhiều.

« Bỏ thì thương, vương thì nặng ». Đó là tâm trạng chung của hầu hết những người muốn tỏ ra biết ơn đối với hạng người đã hy sinh nhiều cho tổ quốc. Mặt khác, các đoàn thể tranh đấu cứ đưa họ ra làm mồi khích động mà chẳng hề giúp đỡ cụ thể.

Chung quy, đó vẫn là hậu quả của chiến tranh. Nếu ở Mỹ, những tên « Găng tơ » khét tiếng phần nhiều đều là anh hùng chiến sĩ của đệ nhị thế chiến, của chiến cuộc Triều Tiên thì ở nước ta, cái họa Thương Phế Bình cũng còn nhẹ và biết điều lầm. Lác đác ở đường Huỳnh thúc Kháng, Nguyễn Huệ đã thấy mấy quả pháo tử sĩ đi bầy sập bắn hàng.

Nhà nước phải tính sao? Chẳng lẽ, sau chiến tranh lại đến hỗn loạn? Hòa bình! Hòa bình! Ngày vui ấy còn đem tới cho ta nhiều nỗi buồn. Chẳng lẽ, nghe Hòa bình lại khóc thét lên sao?

ĐỜI LÀ THẾ !



BỐ LÁO
phụ trách

CÓ BẦU... MỚI CỨ

Luật chương trình vừa được nhà dưới thông qua thì Tivi đã gọi ơi ới các ông nộp đơn thi bằng bán phần Thượng viện. Ông Đô trưởng than thở dân Đô thành lười đi bầu. Dân biểu thì kêu là phát thè cù tri thiểu. Một ông khác lại kêu rêu ở Miền Trung có hiện tượng ngựa về ngược. Các phần tử chống đối nhà nước đắc cử ầm ầm. Bố tôi cho đó là điểm tốt cho nhà nước. Bởi vì trước nay, Thượng viện, Hạ viện và Hội đồng đều là chưa chấp của bọn ác hại rái nát cà. Nay giờ thì có những tên cứng đầu cứng cổ nhô ra, ít nhất bộ mặt của mồm dân cũng đỡ khổ tí. Nghị sĩ Trần Ngọc Nhuận lại báo động kỳ này có một liên danh Thượng Viện toàn là cộng sản. Ý ông muốn ám chỉ liên danh của ông Thiện Minh? Liên danh này có : Nguyễn duy Tài, Trần quang Thuận, Tôn thất Niệm (của khối Công Lý) Nguyễn quốc Sùng, Phan bá Cầm, T.T Đô Mậu (khối Dân tộc Việt) vv.. Chẳng lẽ, mấy ông chính khứa này, là cộng sản sao? Đang nào mà chưa mấy ông ấy.

Tuy nhiên, cái việc đi bầu thì cứ bầu. Mấy anh Trần văn Đôn, Tôn thất Đính, Trương tiến Đạt chẳng làm gì được

CÂU CHUYỆN SỐ 21

PLEIKU, ngày 09 tháng 06 năm 1970

Kinh thưa ông Bố Láo, tôi là 1 trong những độc giả thích đọc báo Đời, từ số 27-34 tôi đã được lượm lặt những chuyện Đời 4 phương. Cũng nhờ đây tôi xin trang trải 1 sự thật quá đau buồn nhất của gia đình tôi đã 7 năm qua.

Thưa ông Bố Láo : Tôi còn nhớ kỹ ngày 05-01-1963 là năm tôi vừa đúng vị thành niên mà An Nam ta ổn định.

Tôi là 1 trong những thanh niên chất phác, không khuynh hướng, chuyện nghè trâu ruộng tại xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định.

Vào ngày trên ông Đại diện (xã Hoài thanh) cõi vespa đi ngang đường trước nhà tôi thì bị dân xú này cầm cuốc, gậy ra chặn đường đầu tố về tội cướp hào ác bá và ăn hối lộ thời Ngô Đình Diệm.

Ông bỏ xe chạy vội đám mía trốn mãi đến 22 giờ đêm đó mới mò vào nhà của tôi xin ăn náu. Má và em gái cũng đồng ý nên ông được ở tạm 03 ngày đêm; thời gian ấy cả gia đình tôi lo cho ông từ ăn đến ngủ rất đàng hoàng, mãi đến 24 giờ đêm thứ tư tinh hình đâu đó tạm lắng dịu ông nhờ tôi đưa sang xã khác để nấu thận, tôi đồng ý và trên đường bón đảo không gặp trở ngại.

Đến thời Nguyễn Khánh cướp chính quyền nghe đâu có chiếu chỉ rằng : (thẳng tay trừng trị những phần tử bạo động)

Lúc bấy giờ ông trở về chức vụ cũ tha hồ (ÀN ĐÈN OÁN TRẢ)....

Nhưng chao ơi! Ông phục vị được 10 ngày trả án bằng cách sai Nghĩa Quân đến bắt tôi ra xã giam kín và tra tấn tàn nhẫn mà chỉ nghe lần quần mây câu chất vấn ? (Mày làm CS được bao lâu, chức vụ gì? Còn những ai?)

Thế chưa hết, cách 2 hôm tôi vẫn còn bị giam kín thì ông và 2 chủ Nghĩa Quân lạ mặt đến nhà, ông đứng ngoài, sai 2 chủ Nghĩa Quân ấy giả CS vào nhà dọa nạt, bắt mà tôi phải nộp 30.000đ00 nếu không chúng bắn chết hết. Má tôi quá sợ hãi nên phải y lời, xong rồi bắt em gái của tôi (mới tròn 16 tuổi) chúng đem ra bờ ao cách nhà tôi khoảng 50m, cả 3 thay nhau hiếp đến gần bất tỉnh, sợ lòi tiếng chúng đem nhện xuống ao để phi tang.

Cũng khá may đêm không trăng nên bọn ác dâm không trông thấy em gượng vào bờ niu cỏ, bọn chúng kéo đi, em bò vào nhà khóc tức tưởi, toàn thân bùn sinh ướt đầm, máu từ âm hộ tuôn chảy.

15 phút sau em ngất xỉu vì không chịu nổi sự đau đớn vì máu ra quá nhiều. Má của tôi thấy vậy xíu theo.

Phuộc nhà cũng còn nên làn già hay đến cấp cứu.

Sáng hôm sau tôi được tạm tha về thấy vậy chỉ biết kêu trời và đêm gởi cho người bạn y tá ở khác Quận điều trị.

TIẾNG THỞ DÀI CỦA NHỮNG TÂM HỒN BỊ ĐÈ NÉN

Tôi quá tức không còn sợ nữa, đến nhà nhiều lời trách mắng. Ông trả lời : (Nhờ bọn CS bạo hành này mới có dịp nhân nghĩa đã voi tao chứ. Mày đừng hòng gieo thử àn nghĩa ấy vào lòng tao, chiếc vespa của tao tan nát cũng do mày và gia đình mày chủ mưu.

Sở dĩ tao ở nhà mày 3 hôm với mục đích theo dõi. Tao cho mày cái ân huệ còn sống đó là may lâm rồi. Khôn hồn thì về và cảm mồm chứ kiện cũng chả làm gì tao mà oan mạng cả gia đình đó.

Lúc ấy tôi cũng muốn kiện, nhưng ngặt vì tánh mạng và tài sản của gia đình. Nên tôi dành cúi đầu chịu thua, về tức tốc dọn sơ áo quần dẫn mẹ và em vào Sài Gòn lánh nạn.

Thế cũng chưa thỏa dạ, sau ngày tôi ra đi ông còn ghép tội ly khai theo Cộng Sản ô ng cướp đoạt và đốt sạch tài sản của tôi.

Hiện nay ông làm gì? Bị truất phế trở về phó thường dân, lúc đương kim lợi dụng chức vụ Nghĩa Quân, ph i đèn 1 chân và ra tòa.

Trời cũng có mắt, hiện giờ ông làm gì? Hành nghề chữa gái mãi dâm nhơ bần.

Tôi có thể trả thù ông không? Tôi không bao giờ hèn trả thù 1 con người tồi tệ như ông.

VŨ-HÀN-ĐÔNG

Trung Tâm Cảnh Mục Sắc Tộc

Pleiku.

CÂU CHUYỆN SỐ 22

Ba Xuyên 24-6-70

Kinh thưa Bố Láo

Hôm nay con có tâm sự đề góp vào mục « Đời Là Thế ».

Con là một thằng bé không cha không mẹ sống kiếp lang thang đầu đường xó chợ vì cha mẹ con đã bị chiến tranh cướp mất vào một đêm hãi hùng hồi tết Mậu Thân. Bố nghĩ cuộc đời cõi độc bị người đời khinh rẻ có đáng buồn không. Nhưng con cố gắng vui đê mà sống đê mà phản đấu với đời. Con xin được việc làm tại một rạp hát, nhưng khổ nỗi cuộc đời eay đêng của con. Ông bà chủ rạp hết sức khó khăn dù dàn mỗi khi có chút chuyện là hai ông bà cùng một lúc « phát thanh » ra những lời khó nghe, náo đảo ông bởi cha, ôi thôi kẽ làm sao mà hết, lại còn cho ăn cơm thuỷ canh cặn, nhưng nếu miếng chè thì « ông loa » lại phát ra : « chưa chắc quán nhà bày có cơm thuỷ canh cặn này mà ăn » thưa Bố khai ấy

con buồn và ấm ức trong lòng nhưng biết ai mà tâm sự, con chỉ biết ngồi viết những giòng này gởi về Bố và mong bố đăng cho con! Con rất cảm ơn Bố.

Con hiện làm tại một rạp hát bóng ở Ba Xuyên.

Con
Trần - tri - Chung

Sau đây là bài thơ con viết ra lúc buồn tủi :

Một đời cõi độc

Sống kiếp lang thang

Nay đây mai đó

Đầu đường xó chợ

Tử thuở ấu thơ

Đến tuổi trưởng thành

Trăm cay ngàn đắng

Bao nỗi oán hờn

Biết ai tâm sự

Đanh nuốt vào lòng.

Tr-Tr.Ch.

cho xứng với cái giọng dao to búa lớn hồi ra ứng cử. Bất quá cũng chỉ có trò chạy ngựa, đón gió. Chạy ngựa thì ngựa về ngược. Đón gió thì gió thổi ngược. Chả nên tích sự gì.

Nói về lề công bằng trong việc ứng cử, ông Đô trưởng cũng than : « Có nhiều bộ mặt nham nhở trong kỳ trước, nay lại đắc cử nữa ». Ý ông muốn ám chỉ ông Giáp văn Thập chẳng?

Trước đây, Đời, Nặng Thép, Người, Con Ông đã rùa ráy cho ông hơi kỹ. Nay ông đã khác hơn, biết điều hơn. Cho nên, ông đã làm bài tự thú rất ư đau đớn trên cái Loa của ông.

Tuần này, dân Saigon lị i còn được coi vụ Hội đồng Văn hóa giáo dục họp ở Hôtel, Anh thầy sờ Nguyễn danh Đôn lại « đấu võ rừng » trước các tay gao cội giáo dục : Cao văn Luận, Thích Minh Châu, Vũ Quốc Thông vv.. Ôi thôi ! Văn hóa cái gì? Ông Hồ Nai Trương tiến Đạt chủ tịch ủy ban văn hóa Thượng Viện đòi cho thờ quốc tổ Hùng Vương ở nghĩa trang quân đội thì chết tổ rồi còn gì? Cứ bầu cho nhiều các loại ấy vào Quốc Hội là ăn chắc. Nhà báo mang ơn. Vì có họ làm trò khỉ thì báo mới có chuyện viết. Có viết quý vị mới vui vui mà quên hẳn gánh nặng của Luật Chương Trình sap mang đến.



HÃY XEM THỂ LỆ THI KẾ CHUYỆN ĐỜI Ở SỐ 27

ĐƠI GÔ GE

VIẾT VỀ VĂN MINH CHƠU CHƠI
CỦA NGƯỜI NGỌM ĐỊA CẦU
VÀ GIAO CHÍ

TE DE

VĂN HÓC, GIÁO RỤC

Hội đồng Văn hóa giáo dục đã được long trọng ra mắt tại khách sạn Hoàn Mỹ ngày 25-6-70. Không biết tại sao HĐ Văn hóa giáo dục lại được trình diễn tại một nơi có tên là Hoàn Mỹ. Liệu cái Hội đồng này có «Hoàn Mỹ» được chăng? — Coi bộ khó lầm vì đời thật gặp gỡ!

Cuộc khủng hoảng!

Hiện nay trên thế giới, văn đê văn hóa giáo dục đang bị khủng hoảng nặng. Điều hình là sự nỗi loạn của nhiều Đại học trên thế giới, nhất là tại Hoa kỳ.

Các SV Mỹ đã nỗi loạn, vì lý do chính trị cũng có, nhưng về sự bất mãn với xã hội, với văn hóa giáo dục nhiều hơn. Họ bất mãn với xã hội Mỹ là xã hội có mực sống cao nhất thế giới. Phong trào hippy cũng là một phong trào lớn mạnh tại HK chứ không phải nhỏ. Tại sao họ lại bất mãn khi họ có những ngôi trường thiệt lớn, những thư viện thiệt to, những máy móc, dụng cụ học tập tinh xảo tốt đẹp?

Tại VN, nền văn hóa giáo dục nói riêng từ cấp Tiểu học đến Đại học, tất cả đều lem nhem, bê bối. Sự khủng hoảng tại VN nó không rầm rộ, nhưng nó âm ỉ, lùn bự làm cho người ta cảm thấy như hết thuốc chữa chạy.

Kè từ ngày 1-1-68, không biết nên

gọi là ngày đảo chính hay ngày cách mạng, vẫn đê văn hóa giáo dục hình như chưa bao giờ được đặt ra một cách nghiêm chỉnh, và cũng chưa có một giải pháp nào nghe được, dù mới chỉ ở trong diễn văn!

Đã có một thời Ông làm chức Phó Thủ tướng đặc trách văn hóa như ông Bác sỹ Nguyễn Lưu Viên hiện tại. Ông Tưởng mà đi làm văn hóa thì ô là người văn võ toàn tài nhất rồi. Hơn nữa ông còn là Ông Tưởng xuất thân từ ngành an ninh! Thế là văn hóa đê liều với an ninh! Quả là tuyệt diệu!

Nhà hát xô số và nhà hát

Quốc hội

Cả Thủ đô Saigon này không có một chỗ nào ra hồn của nhà nước đê trình diễn văn nghệ! Có mấy nơi kha khá, tạm được, thi đều của tư nhân. Ban hát nào, ban cải lương nào muốn trình diễn tại chỗ kha khá đều xoay sở chật vật đến tối tăm mặt mày.

Trước kia tại đê Đồng Thống nhất (Thống nhất dinh Độc lập với sở thú) có một rạp cũng tên là Thống nhất, nơi này các ban văn nghệ có thể xin đến thuê hay trình diễn được. Nhưng nay thì nó chỉ còn để làm nơi xô số, ca bản xô số mỗi tuần một lần. Lâu lâu mới có 1 kỳ họp của hội hè, đảng phái tại đây và cũng nhộn tép như buổi xô số vậy!

Nhưng còn văn nghệ Tây, văn nghệ Mỹ nữa. Chúng ta đã được chứng kiến một đoàn văn nghệ loại lớn nhất VN đã trình diễn trên TV

Saigon còn thiếu một nhà hát lớn nữa. Nhà hát này đã được sửa sang lại để trở thành quốc hội, trụ sở của Hạ Viện. Kè biến nhà Hát thành quốc hội cũng là sáng kiến đặc biệt tân kỳ lamar. Đúng như kè đã có sáng kiến ấy, các Ông Dân biểu đã đóng tuồng một cách rất tài tình, từ cà chua, trứng thối, tôm nước đai,... từ bạt tai, bắp cỗ đến dấm đà, đều đầy cù cát, Hỷ, nộ, ái, ố, đê đều trình diễn hết. Nó vẫn xứng đáng là nhà Hát lớn.

Văn hóa đê mượn.

Việt Nam bị có cái tên là xứ có tới 4.000 năm văn hiến. Không biết ai là kẻ nói ra đầu tiên cái đó nhưng ngày nay nghe thấy nói thế nhiều người đã không hân diện lại trè môi, đê biếu. Văn hiến cái có khô giò?

Những người nghiêm trang, có đầu óc xây dựng, cũng lúng túng, không giải thích thế nào khi có 4000 năm văn hiến mà văn hóa giáo dục sa sút như bi giờ!

Văn hóa VN lúc này là văn hóa đê mượn thứ thiệt! Bởi vì đoàn văn nghệ lớn của ta đê trình diễn đã được khen là chơi nhạc Tầu rất giỏi. Tim hiểu mãi mới hay là đoàn văn nghệ đó có 2 Ông Lưu Bình, Lưu Hồng là vũ sư, vũ công dàn cảnh nhạc sỹ... và 2 Ông là Tầu thủ thiệt!!! Bởi thế văn nghệ Tầu là cái chắc!

những pha Cao Bồi nói tiếng Anh, bắn súng... Mỹ làm gì ta làm đúng cái đó, trò của Mỹ phải là trò của ta... không biết nên gọi là văn hóa đê mượn hay văn hóa ăn cắp, văn nghệ ăn cắp!!!

Cũng trên TV, ta còn chứng kiến cái cảnh trong một cuộc phỏng vấn 1 Ông Trung Tá hỏi một nữ nghệ sĩ là «... Cô có thích cởi truồng không? Cô có khoái hòn môi không...»! Ô hô! Văn hóa giáo dục hay văn hóa giáo rục?

Đi tìm người VN

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ trình diễn Hội đồng văn hóa giáo dục, Tổng thống có nói, cũng như bao lần trước người ta đã nói, là văn hóa giáo dục VN phải nhân bản, dân tộc, khai phóng và tiến bộ... Nhưng dân tộc tinh là gì? Câu hỏi khó trả lời lắm! Ngày xưa thi dân tộc tính biếu lộ trong trống đồng Đồng Sơn, nhà mồ Lach Trường v.v... Nhưng ngày nay hẳn rằng không thể tiếp tục làm trống đồng, xây nhà mồ như vậy nữa! Ngày nay chắc phải làm cái gì khác, nhưng biết làm cái gì bây giờ đê có dân tộc tinh?

Vì bê tắc lâm nên nhiều thanh niên nhiệt huyết, nhiều giáo sư có lòng đã rủ nhau đến Thủ Đức đê làm hội thảo một phát: Đi tìm người VN... Tuy nhiên tìm từ sáng đến tối vẫn không biết người VN nó ra thế nào cả!

Ngày xưa đã có người ban ngày đốt đuốc đê tìm người, thi ngày nay mây tröm quý vị đó, giữa ban ngày ban mặt rủ nhau đê tìm người VN đó, câu chuyện kẽ cũng khá giống nhau!

Trí thức... lo âu, thất nghiệp

Các thanh niên đang học Đại học ngày nay rất lo lắng, không biết học xong rồi thi kiếm việc làm ở đâu? Điều này có thể chứng minh bằng cái cảnh chen nhau, chật vật đê thi vào các trường mà học xong chính phủ trả lương, có chỉ số đàng hoàng... như trường Kỹ sư, Sư phạm... hay vào các trường sự thất nghiệp ít đê dọa như Y, Dược...

Những ông sắp sửa thành trí thức đê (nghĩa là sắp có cử nhân) lo lám. Lo là phải vì cái mảnh bằng ông cờ, cái kiến thức ông học, lao vào đời, nó chẳng ăn nhầm gì

với thực tế hết... Lao vào đời là thấy hổ ngay, bê tắc ngay...

Chả nhẽ có một mớ chữ đê lại đê dạy học bán chữ lêu bêu. Lêu bêu thực vì phải đê các chủ trường xin họ bố thí cho chút giờ... vì cuộc đời bây giờ kiếm cơm khó quá!!!

Lại còn một thứ đê dọa cho các ông trí thức lô can là tri thức nhập cảng! Tri thức lô can là các ông tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và tri thức nhập cảng là các ông tốt nghiệp ở ngoại quốc. Đây là một thứ đê dọa khủng khiếp vì không cần đấu một phát chưởng nào, xã hội VN tuyên bố ngay là tri thức nhập cảng tốt hơn, giỏi hơn, đẹp hơn tri thức lô can rồi. Cái tâm lý vọng ngoại, sợ tây, sợ Mỹ... sợ bắt cứ cái gì không phải là VN, cái hậu quả của nô lệ còn nặng lam!!

Giáo dục và dạy chữ.

Các trường ốc, tư thực và công lập ngày nay, đê phát triển khá mạnh. Phát triển được hiểu theo nghĩa là số lượng, nghĩa là nhiều, to, lớn...

Với con số học sinh thi vào đê thất năm nay là gần 200 ngàn mà trường nhà nước chỉ chưa đê có gần 70 ngàn thi còn dư 130 ngàn học sinh đê phải học trường tư rời. Bởi thế các trường tư mới phát triển.

Nhưng ngày nay giáo dục đê thành dạy chữ nó như dạy nghề chứ không phải giáo dục. Vì câu «tiên học lễ, hậu học văn» đã được học sinh đê bằng câu «tiên học phí...» Hồi ơi, giáo dục!

Dạy chữ chứ không phải dạy giáo dục vì ông thầy vào lớp phang phẳng nói ra những cái sách vở nói, «cua» ghi rồi hết giờ là cập đít đê về. Dạy chữ chứ không phải giáo dục vì giáo sư dạy môn nào cũng giống như người ta dạy may cắt dê sáu xe, sáu radio, đồng hồ vậy... dạy cho nó biết cách làm toán, làm luận thế thi, còn nó muốn đê thành người thế nào thì mặc xác nó!

Các ông giáo sư bây giờ không còn cảm thấy nhiệm vụ mình là quan trọng nữa, hết còn cho công việc của mình có một sứ mạng gì hết... Họ chỉ còn lo kiếm tiền... Chính các tâm trạng đê đã biếu lộ ra ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ... nên học trò

gọi thầy là thằng, mời cho đê học là «Tiên học phí...», Các ông chủ trường lại tha hồ tăng học phí và rồi các trường ốc cứ to lên, to lên nhưng người ta không cần biết học trò học xong từ cái trường ấy sẽ thành cái gì! Người hay ngợm!

Tuổi trẻ và sự xét lại hệ thống giá trị xã hội

Ngày nay, bố mua đê được cái TV 16 inches mà con mua đê được cái TV 21 inches như thế là con hơn bố, con tiến bộ hơn, con thành công hơn... «Con hơn cha là nhà có phúc». Câu này trong xã hội này được hiểu như ví dụ mua TV trên kia thôi.

Với quan niệm duy lợi tức là duy tiền, vì có tiền là có đủ hết các thứ lợi thì cái ví dụ tiền từ TV 16 inches đê 21 inches là tiến lâm, thành công lâm.

Nhưng quan niệm duy lợi này đang gặp khủng hoảng. Các thanh niên ngày nay đã nghĩ khác. Không phải là vò lý, khi nhiều thanh niên Mỹ từ bỏ những ngôi nhà to lớn, tiện nghi đầy đủ, những xe hơi nhà lầu thử thiết đê mang đầu óc bù sù, đê chôn đất vào rừng ở hang ở hố!

Cũng không phải vò lý khi các thanh niên diên loạn đê lấy chuyện giết người làm vui. Bởi vì cái văn hóa giáo dục đê được kết tinh và cụ thể trong đời sống xã hội này làm sa lầy con người, làm con người mất hết ý nghĩa. Thành ra họ từ bỏ cái gọi là văn minh của xã hội này đê tìm lại cái bản chất người thật. Nếu quá khích hơn thì họ giết người và cái tội này văn hóa, giáo dục phải chịu trách nhiệm. Trở lại cái ví dụ mua TV trên kia thi đê với lớp thanh niên happy Mỹ ngày nay, họ không cho mua TV to hơn, tốt hơn là tiến bộ, trái lại, họ đập bỏ cái TV đê mới là đúng với họ, hợp với quan niệm họ...

Chính sách văn hóa giáo dục : Tổng thống nói chính sách văn hóa giáo dục kêt này phải nhân bản, dân tộc, khai phóng và tiến bộ...

Nhưng nhân bản là thế nào? Dân tộc là thế nào? khai phóng và tiến bộ là thế nào?... Nói cho trung dâ khô lam và làm cho đê được lại khô hơn?

(Xem tiếp trang 47)



Thủ đô X. Từ khách sạn ra, Kota đi cạnh Thiếu nữ, trên một đại lộ có rất nhiều tiệm ăn quán nước mang tên ngai quốc.

Từ ngày tối xứ sở này, được một thằng bé Việt nam quyền dụ, Kota bỏ tiền ra mua một cái áo. Áo màu vàng, loại vải như vải áo lót. Nơi ngực áo có thêu thùa một chiếc thuyền buồm hai màu xanh đỏ. Thằng bé Việt nam đã dạy cho Kota: «tàu buồm ở Nha trang đấy, muốn kỷ niệm Việt nam thì mua chiếc áo này đi.» Sau lưng áo có thêu một bản đồ Việt nam, hai màu vàng và đỏ.

Hôm nay, đi chơi với Thiếu nữ, Kota vận chiếc áo đó. Vì áo ngắn tay, người ta có thể thấy hai cánh tay trần của Kota. Anh vận một cái quần kaki vàng. Chặt và ngắn. Như quần của mấy chú chăn bò miền Nam Texas. Kota, cũng như phần nhiều người Mỹ, không thích dùng nịt thắt lưng.

Kota mang một đôi giày vải. Anh thích thế. Đôi vớ màu trắng. Kota cũng thích thế. Dù Thiếu nữ đã nói cho chàng rõ cách ăn mặc đó không hợp với đường phố Á đông, nó quê mùa và «Mỹ chau» làm sao ấy, nhưng Kota không thích ăn vận rườm rà. Nhất là cái món ăn vận như người Pháp thì Kota càng không chịu nổi.

BÊN ĐÔNG NƯỚC BIÊC

Ngoài đường phố, Kota cắp tay Thiếu nữ, đi với nhau như một đôi tình nhân. Họ đã chẳng ngủ với nhau rồi đó sao.

Thiếu nữ vận áo áo dài trắng (Nàng luôn vận màu áo đó) quần dài trắng. Chân nàng, một đôi hài, Thiếu nữ đứng tới ngực Kota. Mỗi lần bước qua một ngã ba hay ngã tư, Kota kéo thiếu nữ vào người. Nàng như muôn hôn vào cái lỗ rốn của ông ta vậy.

Kota đi tìm một cái rạp xi nê.

Thiếu nữ thích xem một phim tình cảm, trong khi Kota thích một phim cao bồi.

Thiếu nữ chán ngấy cảnh đánh nhau trên đồi sống, nên nàng chẳng muốn nhìn cảnh súng nổ trên màn ảnh. Kota thì nhớ những quán rượu, những cánh đồng cát ngút ngàn, những đồi sống hoang dại ngoài vòng luật pháp của các tay súng. Chàng thế nào cũng phải xem một phim có bàn nhau bên quầy rượu.

Cuối cùng, Thiếu nữ chiều lòng Kota, Họ vào xem một phim cao bồi bắn súng. Trong lúc màn ảnh lẩn lượt chiếu, Kota thích thú lắm.

Chàng nói với Thiếu nữ :

— Em có thích không. Ở Á châu không có những cảnh bắn súng như thế đâu. Không có những mẫu người hào hùng như thế đâu.

Thiếu nữ mỉm cười :

— Anh Kota ơi, anh là dân Nhật bản mà anh chẳng biết tí gì về Đông phương cả. Người Á châu không bắn súng loạn xà ngầu như thế đâu. Câu chuyện nào của Đông phương cũng thăm trầm tênh cả. Anh muốn, hôm nay em dẫn anh xem một phim kiếp hiệp, anh sẽ khoái chí lắm.

Trong rạp xi nê, Kota thỉnh thoảng nghe tiếng reo hò, tiếng la hét của trẻ nít. Chàng hỏi Thiếu nữ :

— Tui nó thích người Mỹ quá nhỉ?

— Con nít ấy mà. Nó thích cảnh bắn súng với nhau, chứ không phải thích người Mỹ đâu. Tui nó hiểu động ưa kịch tính.

Kota phân vân :

— Làm sao anh hiểu được cái cười reo của những khán giả nhỏ tuổi. Làm sao anh phân tích được những điều đó.

— Người Mỹ các anh không thể nào hiểu phần bên này thế giới đâu.

Anh đứng lý luận... à mà lấy bàn tay ra chữ, người ta cười chết. Anh nhớ đây là rạp xi nê chứ phải phòng ngủ đâu.

Thiếu nữ quay lại hôn nhẹ lên má Kota, như để chàng phổi buồn.

Có một tiếng nói từ băng sau, của một tiếng nói Việt nam :

— Cô bé, vào nơi công cộng đừng có đánh đòn nữa nhé.

Tiếng nói từ sau vọng tới, thật nhỏ, chen lẫn với tiếng nhạc, nhưng Thiếu nữ thấy choáng váng đầu óc. Tim nàng co thắt lại. Thiếu nữ tự biết: «không thể cải chính được, ta chẳng bao giờ trình bày cho mọi người biết trường hợp này là một trường hợp đặc biệt, giữa một thiếu nữ Việt nam và một người lính Hoa Kỳ.

Thiếu nữ cúi xuống, muốn khóc.

Bấy giờ, cuốn phim chạy tới đoạn những người mọi da đỏ đang cõi ngựa tiến vào một ngôi làng. Những người da đỏ, trên ngựa đang cho ngựa chạy quanh một ngôi nhà, ném lửa vào phong hỏa. Có tiếng reo hò, tiếng la hét. Kota hỏi Thiếu nữ :

— Em cảm động hả. Người Da Đỏ chẳng còn trên đất Mỹ nữa đâu. Họ không đáng sợ bằng Vi-xi đâu.

Thiếu nữ ngoắc lên. Nàng nghiêm người nhìn thanh niên phía sau, cái nhìn kín đáo. Thanh niên vận đồ nhà binh, ngồi ngá người trên ghế, đang hút thuốc.

Anh ta nói :

— Em xinh lắm, em hiền thế sao em đi lấy Mỹ. Đời em kẽ như tàn một kiếp hoa rồi em à. Thiếu nữ đứng lên, run rẩy.

Kota cầm bàn tay nàng :

— Đừng sợ, xong bọn mọi do đó đốt nhà rồi em à. Ngôi đây đi, tay súng cù khỏi sắp xuất hiện đó.

Thiếu nữ nói :

— Em đi vệ sinh.

Nàng đi xiêu vẹo vào phòng vệ sinh. Vừa tới cửa phòng là nàng muốn ngã xuống. Gục đầu vào bờ tường lõm đõm những vết bầm, Thiếu nữ khóc như mưa tuôn.

Cả một thế giới quanh nàng tan tác. Những hồn người đã lặng lẽ từ lâu trong ký ức nay vụt về. Những hồn người như rừng như lá, như những bụi cát trong một ngày bão lớn. Tất cả tung lên, bay trong một nhát nguyệt đau lòng. Thiếu nữ muốn tự tử quá. Nàng thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Lời nói đưa cợt của một thanh niên vô danh làm nàng rã rời đứt đoạn. Nàng như một nắm cơm nguội ném vào nước lạnh. Vô duyên và thừa thãi.

Ngồi đợi Thiếu nữ lâu quá, Kota đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Kota tự nghĩ: «có mỗi một việc mọi da đỏ tấn công vào xóm người da trắng mà Thiếu nữ cũng cảm động đến khóc được, thật là lạ».

Khi Kota đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh, hai thanh niên ngồi băng sau nói với nhau:

— Đ.M. thằng Mỹ dám vào bốc hốt con nhỏ trong phòng kín lắm. Vào coi tui may.

— Tao thấy con nhỏ như là một nữ sinh may ơi. Vừa rồi mày hạ mày câu độc ác quá. Mày cay đắng làm gì vậy đê con nhỏ phải khóc.

— Mày đừng làm. Tui nó hư hỏng hết cả rồi.

Dù là phòng vệ sinh có kẻ chửi dành cho «đàn bà» Kota vẫn đầy cửa bước vào. Kota vào tìm Thiếu nữ chứ chàng có đi làm vệ sinh đâu. Lúc nào chàng cũng thật tinh.

Một vài cô gái hốt hoảng khi thấy Kota xuất hiện Kota cúi đầu, vừa bước đi vừa chào các thiếu nữ. Lúc nào chàng cũng lịch sự cả. Có khi chàng né tránh một thiếu nữ Việt nam rồi chính chàng nói «thank you».

Kota đưa Thiếu nữ ra khỏi phòng vệ sinh. Chàng cố hỏi, nhưng Thiếu nữ không cho biết lý do tại sao nàng khóc. Kota thấy rằng xem một cao bồi, việc đó không tiện cho một cô gái Việt nam.

Họ lại ra đường. Thiếu nữ muốn đi ăn một ly kem nhưng Kota thì không thể ăn cái thứ kem làm tại Việt nam được. Chàng chỉ uống coca cola. Dù sao lần này chàng cũng chiều ý Thiếu nữ.

Họ đi theo một đại lộ để tìm một quán nước. Bỗng, nơi cánh cửa hẻ mở của một cái Bar diêm dúa, hai cô gái chợt thấy Kota. Như thấy một bạn cố tri lâu đời, họ ùa ra.

Trước mắt Thiếu nữ, hai cô gái, một cô bấu vào vai, một cô thọc ngay tay vào vào túi áo Kota lục lạp, đứa cợt:

— Trời ơi thằng Bop, Bop ơi, mày chết dịch chết đà cái xứ nào bây giờ mới «dìa» đây mày (tại điểm ở đây gọi Kota là Bop).

Hai cô gái ày ngay Kota vào trong quán.

Tới thăm cửa, nơi cái rèm thưa màu xanh nhạt buông xuống, Kota quay nhìn Thiếu nữ. Nhưng Thiếu nữ đã dừng lại.

Nàng ngồi ngàng trước khung cảnh âm u. Đèn bên trong mờ tỏ. Từng hàng con gái ăn mặc hở hang, ngồi đong đưa trên những hàng ghế cao, hoặc lõa lõi với những cái ghế thấp bên cạnh một vài người lính Mỹ. Có anh lính Mỹ tóc vẩy ngắn lên, cho cái bàn tay vào (...). «Ngựa. Đây là một thế giới ngựa». Thiếu nữ tự nhủ.

Một cô gái ôm, hôn hit Kota rồi quay lại, khen ngay Thiếu nữ:

— È, bồ, cho mượn chồng bồ một lát nghe. Thằng này nó dại gái lắm, canh chừng đó nghe.

Một cô khác, nhìn từ đầu tới chân Thiếu nữ. Con diem cui xuống cầm cái chéo áo dài trắng của Thiếu nữ lên, nói giọng kẽm cả :

— Em là tình nhân của thằng Bop đây hả. Em còn khỏe dại quá. Thế giới tự mình không có quyền ăn vận như một thứ nữ sinh thế này. Chúng mình là dân đầm b López, ăn mặc cho nó gọn gàng màu mỡ một tí. Chị em khuyên em đó, nếu em muốn giữ thằng Bop cho lâu bền. Thằng ấy dữ thần lắm. Nó tầm quất em một tháng là người em xanh xao ra. Phải biết giữ gìn.

Thiếu nữ quay phắt lại. Nàng nói ngay với Kota, một câu tiếng Mỹ rất nhanh, những con diem không thể nào hiểu nổi:

— Anh Kota, anh cứ vào trong đó đi, anh có quyền uống rượu, em tat qua bên quán kia, em sẽ ngồi đợi anh. Nhớ nghe. Ở đây xa lạ quá, em không thể vào được.

Thiếu nữ bỏ mặc cho hai con kia kéo lôi Kota vào thế giới âm u bên trong, nàng đi dọc theo đại lộ về phía dưới.

Nàng gặp một đứa bé.

Đó là một đứa bé cụt tay. Nó đang lom khom, với cánh tay còn lại, đánh giày cho một thanh niên đang ngồi uống nước bên vệ đường.

Kota và Coper đã nhiều lần nhắc nhở tới thằng bé cụt tay. Nó chính là đứa bé mà Coper hằng tìm. Thiếu nữ đợi nó làm việc xong. Thằng

bé gõ cốc cốc vào cái thùng, nó ngước mắt lên, gã thanh niên cho tiền, thằng bé lại ra đi. Thiếu nữ đón đầu nó hỏi:

— Em, có phải em có một em bé gái xinh lắm phải không.

Thằng bé cụt tay ngước hai mắt thơ ngây nhìn Thiếu nữ, rồi nó nhìn lên cái băng tang đen nơi ngực áo, nói:

— Em gái em chết rồi. Chị đừng hỏi. Nó chết rồi. Chết mất rồi.

— Em có biết ông Kota với những ông Johnson, Coper không? Có phải em là thằng bé cụt tay đã có lần sống với họ không...

— Chị đừng hỏi, em sợ bọn họ lắm.

Thiếu nữ vừa đi bách bộ vừa nói chuyện với thằng bé. Thỉnh thoảng nó cầm cái chéo áo của Thiếu nữ lên. Thằng bé có lần nói:

— Em cũng có một chị gái như chị. Chị ấy theo chồng rồi chết trong đòn lính. Mất xác.

— Qua một ngã tư. Thiếu nữ đưa thằng bé vào quán kem.

Hai chị em ngồi đối diện nhau, ăn kem. Thằng bé kè kè về chuyện Coper cho nó uống rượu, chuyện nửa đêm thức giấc thấy lính Mỹ đứa cợt, vật lộn với con gái, chuyện những bạn bè nó chết chung quanh một đụn rác Mỹ, vào buổi chiều thật đẹp. Đôi mắt thằng bé trở lại ngây thơ, nhưng buồn.

Một giờ sau Thiếu nữ cùng thằng bé trở lại gần cái Bar, nơi Kota đang uống rượu. Từ xa, Kota đi với một cô gái áo quần diêm dúa.

Thằng bé cụt tay nó sợ. Nó nói với Thiếu nữ cho nó đi. Thiếu nữ nắm tay nó, nói «Kota hiền lắm, Kota sẽ thương em lắm».

Bấy giờ Kota đến trước Thiếu nữ, anh ta hơi say. Cô gái diêm dúa nhìn Thiếu nữ với cặp mắt ghen tuông.

Bất ngờ, thằng bé ré lên, nó vùng vẫy, rút tay khỏi bàn tay Thiếu nữ, nó nhìn Kota và phóng chạy. Thằng bé cụt tay băng qua đường. Một chiếc xe thắng rít lại. Nhưng không kịp. Cả thân hình thằng bé tang thương nằm gọn dưới lườn bánh xe. Một vệt máu. Thiếu nữ thấy một vệt máu thấm loang ra trên đường. Nàng gục mặt xuống.

Nồi súng sao đó, Kota quay lại đầm vào mặt cô gái diêm dúa một quả. Trong hơi men, Kota thấy buồi chiều tối lại, Thủ đô X buồn nản lả thường, chàng bước đến, ôm lấy Thiếu nữ, Kota khóc...

(CÒN NỮA)



15 LÁ MỚI

Trò dậy đi em mười lăm lá mới.

Tuổi học trò đau đớn giấc mơ xanh

Trò dậy đi mùa thu đang chụp tối

Ngày qua nhanh nắng đồi áo trên

cành

Muốn đánh thức sợ em buồn giận dỗi

Buổi mai hồng nắng ngủ búp tay em

Mắt trộm nhìn ngắn ngại mắt chưa

quen

Như chim bướm không lẩn soi dấu

mặt

Thà không gọi đè đục lẩn nước mắt

Hồn xanh xao phiền muộn chẳng ai

mong

Đè bảy giờ khôn lớn những mùa

đông

Cậy thay lá đợi mùa xuân ca hát

Trò dậy đi em mười lăm phố mát

Và dòng sông mang đóm mắt hoa cau

Thấy gì chưa mùa hạ lá me sầu

Đêm cây cỏ tay trong tay gối ngủ

Em lá mới vẫn vỗ tình đồng loa

Khi mặt trời trăng gió vuốt ve em

Khuya nay tìm cối trú một loài chim

Và sẽ gọi em mười lăm lá mới

CAO NHẬT QUYỀN

Ý NGHĨ CỦA NẮNG

Tặng NHT

bảy giờ

nàng muôn ngủ trên cánh đồng đầy

rom khô

khi mùa hè kéo đến

lùa mùa xuân bay đi

bảy giờ

nàng muôn khóc trên lớp đá nhọn

của dây Trường Sơn

khi mùa đông gió thổi

mang mùa thu đi xa

mang máu xương về rừng núi

mang những toa tàu chờ tuổi trẻ cô

đơn

và hành trang là mươi năm khói lửa

nên nụ cười hoa lựu đỏ tàn phai

nàng yêu say mê những nhánh súng

dài

đem phù sa về cho đồng ruộng

cho hương lúa nồng như hơi thở

người yêu

bảy giờ

nàng muôn hát những bài ca tự do

trên mảnh đất đồi lửa đạn

tiếng hát xót xa

lời nàng run rẩy

thành phố đem đèn tiếng cyclo buồn

đại lộ

hồn nàng hư vỡ

suy tư đóng kín công học đường

nàng đã quên nàng

nàng đã quên chàng

khi máu tim chuyền luân như dòng hải

lưu ngoài biển cả

N.T.C.T

tường

Sống một ngày có biết trọn một hôm

Ai biết đâu nói chuyện rúc vô hòm

Có thè lám, xảy ra bất tử

Nói cho cùng đời đáng yêu chứ

hứ (!)

Ai có râu ta nói nhỏ này nghe

Nhắn răng đi cười lớn với bạn bè

Tin chắc nich: muôn phiền đi tuốt luốt

A! bỗng dung ta thấy ta lạnh buốt

Rồi âm sầm nóng nực gáy gáy

Cái đầu ta sao nhào lộn thế này

Chân chập choạng: miệng nhủ thầm

say nhí.

ĐỖ PHAN XUÂN

HÃI MỘNG

Dang tay anh hát trái đất

Hãm hãi tuổi chán còn chơi cuộc

tình

Mộng hoa trắng mộng xinh xinh

Anh xin ôm gọn cho mình đứng tan

Châu sa gột rửa hai hàng

Say mê ân ái nên càng thương nhau

Phim ngà chưa biết trái sầu

Đong tình lên khúc ngày sau thấy

buồn

Trên tay giọt nước mưa tuôn

Anh van phủ kín một nguồn yêu em

Mộng cao anh hái người xem

Cho vòng tay trắng đùng đùng đêm vết sầu

HONG TÌNH

Em buông tay trắng mình trần

Cho anh trái ngọt những lần yêu em

Cung sa trầm tích làm rèm

Ái ân tóc xõa trong đêm ngọc ngà

Đàn bay tiếng hát thiên nga

Dâng mây ngực tịch còn ta với mình

Phan-Lê-Trần-Duy-en

LỜI TỰ THÚ

Dấu chân và cỏ khô

tường loạn từng vết lở

tôi một đời nghèo khổ

tôi một đời ba vợ

mặt trời lên thế đó

che khuất lấp lấp đằng

dấu chân và lối cỏ

ngựa một mình lang thang

nghèo đổi năm ngón tay

khát vọng một mắt đầy

đêm thở hơi buồn xám

ngày đeo tuyệt vọng vàng

tôi, chung quanh chờ đợi

suốt từng giờ giao tranh

máu hòa lên lịch sử

hận thù hòa đau thương

tin tức năm chiến sự

đau buồn ngập đai dương

dấu chân và cỏ héo

ngựa nản chán đi về

tôi buồn một cơn mồi

tôi ngồi từng cơn mồi

hở em và hối bạn

mặt trời khuất đi rồi

tương lai còn súng đạn



□ LÊ CHÍ ĐỨC

TIÊN TRI VỀ VIỆT NAM

L.T.S : Dưới đây, tác giả kề những sự lạ ông đã tiên tri trong quang đời 20 năm từ 1945 đến 1965 của ông. Tác giả là một giáo sư, một nhà trí thức tu dưỡng theo phương pháp Subub là phương pháp rất kỳ dối trá, khoe khoang. Do đó, chúng tôi có thể cam kết những sự lạ tác giả kề hoàn toàn là sự thật trăm phần trăm. Ước mong những sự việc lạ lùng do tác giả kề sẽ đem lại ít nhiều lợi ích cho hai phái người trong xã hội : Phái vô thần và phái hữu thần, gõp một viên gạch vào nền tảng triết lý và tôn giáo của nước nhà.

Tiên tri

Thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến tháng chạp năm 1947. Trời rét như cắt. Mưa phùn, gió bắc làm tăng thêm cảm lạnh lẽo buốt r้าu của miền rừng núi. Trời bắt đầu mưa từ ngày 10-12-47. Mưa này theo các ông già bà lão trong làng, thì ít nhất phải ba tuần lễ mới tạnh. Người ta gọi đó là « mưa cữ ». Ngufa là theo thường năm thì ít nhất phải đến 30-12-47 mới tạnh mưa.

Ngày 14-12-47, một buổi sớm mai, tự nhiên (1) tôi gọi bác Tý với thầy lục sự trẻ tuổi tên là Hinh, và Huyền rồi chỉ ra mưa mà nói :

— « Người ta thường bảo rằng mưa này là mưa cữ, phải mất ba tuần mới tạnh. Tôi xin nói đề mọi người biết đến ngày 18-12-47 thì sẽ

tới gần như quên 2 điều tôi đã nói tiên tri ngày 14.12.47.

Đến ngày 17.12.47, khoảng 8 giờ sáng, tôi khoác áo mưa sang bên trù sở của Ủy ban Hành Chính Kháng chiến, để nói chuyện với cụ Tân (3), Chủ tịch Ủy Ban đó. Cụ Tân là một người có ít nhiều nho nhoc, và được dân chúng trong miền rất mến. Cụ thích bàn về Sấm ký nên tôi thường sang nói chuyện với cụ

Lúc ấy trời vẫn mưa đều, tuy nhỏ hạt. Cụ Tân, vài nhân viên viên trong Ủy ban và tôi đang đàm đạo thì chợt nhiên thấy tiếng chó sủa ngoài sân. Rồi cánh cổng bật mở, một người đội nón lá, vai khoác ba lô tay chống gậy, vội vã bước vào : đó là Ông Phó Khuê (4)

Tôi trông thấy ông Phó Khuê, tôi giật mình chợt nhớ ra lời tôi

tới tiên tri ngày 14.12.47, Trống ngực tôi đậm rộn rập, vì lúc ấy tôi mới nhận ra rằng tôi đã làm một việc kỳ lạ.

Ông Phó Khuê đi qua sân, tiến gần đến chỗ chúng tôi ngồi, trông thấy tôi thì vội mừng rõ mà reo lên :

« A ! Ông Thầy phản đây rồi. Tôi vừa mới sang bên nhà tôi thì lại bảo không biết ông đi đâu. May quá ! Ông làm ơn cho tôi « mượn cái áo mưa » vì tôi phải đi tĩnh, mai mới về ».

« Mượn cái áo mưa », bỗng tiếng ấy lại làm cho lòng tôi xao xuyến, vì điều đó đã đúng như tôi nói trước. Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi mượn áo của Ông Phó Khuê, thì cụ Châu Khải (5) đã vội nói :

« Ấy, mượn thế nào được ? Mai ông Thầy phản cũng phải đi Thanh Xuân với chúng tôi. Mưa này thì làm sao cho mượn áo được ».

Ông Phó Khuê nghe câu nói đó dừng ngắn người, có ý thất vọng. Đang khi ấy, tôi đứng dậy, cởi áo mưa, hai tay đưa cho Ông Phó Khuê và nói :

« Xin đền Ông mượn. Ngày mai tôi đi trời sẽ không mưa. Nếu có mua thì tôi đành chịu ướt đê mà tu thân thêm nữa » (6).

— Ấy chết, đâu tôi dám mượn như thế, trưởng là Ông không đi chứ.

— Không sao, xin ông cứ cầm lấy ho này, ngày mai nhất định không mưa mà.

Ô. Phó Khuê thấy dáng vẻ chân thành, của tôi liền cầm lấy áo. Mọi người cười vang lên. Họ cười, chắc hẳn với ý nghĩ rằng tôi là người dễ dãi hoặc vui tính, hoặc hay giúp đỡ bạn hữu. Trong lòng họ, không một ai có thể tin được rằng tôi biết chắc ngày hôm sau không mưa.

Mười giờ, ông Phó Khuê cáo từ ra đi, còn tôi cũng trở về nhà dùng bữa (7).

Hôm sau 18.12.47 lúc 6 giờ sáng, việc đầu tiên khi tôi bừng mắt dậy là nhìn ra ngoài sân xem có mưa không. Thị trời vẫn mưa đều như mấy hôm trước.

Đến 9 giờ sáng, người nhà dọn cơm lên. Trong lúc đang ăn, chợt Huyền nhìn ra sân thấy trời mưa, gió lạnh, thi trách nhẹ tôi :

« Anh thật già quá. Mưa gió thế

này, phải đi xa mười mấy cây số mà có cái áo mưa lại đem cho mượn. Böyle giờ lấy gì mà dùng ? »

Nàng trách như vậy chỉ vì lòng thương chồng. Nàng đâu có biết rằng những lúc tôi nói và hành động như vậy thì « tôi không còn là tôi nữa ». Tôi như bị một sức gì trong tôi thúc đẩy mà nói và làm một cách hết sức máy móc. Hình như có « ai » thay tôi mà nói nằng hành động bằng cách mượn miệng tôi, mượn tay chân tôi. Tôi không có cách nào diễn tả sự ấy khác hơn nữa. Đó là lời chân thành nhất của tôi.

Nghe Huyền trách như vậy, tôi vừa cười vừa đáp :

« Böyle đã đi đâu. Đề lúc ra đi sẽ hay mà ».

Huyền « chùm » một tiếng có vẻ không bằng lòng mà cũng hơi ngạc nhiên, vì thấy tôi không lo lắng gì về mưa gió.



Ăn xong, tôi vào giường nằm nghỉ, chờ giờ ra đi. Giờ đi tôi cũng không biết rõ trước, vì do Ủy ban Hành chính Khánh chiến định đoạt. Tôi thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết. Cái nón lá, cái gậy, cái balô đã để sẵn bên giường. Đi đường đổi núi, xuyên qua nhiều rừng cây, ai cũng phải có gậy để di cho vững. Còn cái ba lô là để đựng quần áo lót mình và các thứ vật hàng ngày cần dùng. Mưa hay nắng đều phải đội nón lá.

Chợt có người ló đầu vào cửa sổ gọi :

« Ông Thầy Phán ! dậy đi thôi. Đến giờ rồi ». Đó là cụ Tân.

Tôi nhởn dậy, mở mắt nhìn ra ngoài trời ; lạ thay, « mua » bắt đầu tanh, tuy mãi nhà còn giò giọt. Nhìn đồng hồ thấy chỉ 11 giờ rưỡi. Tôi vội rửa mặt, đội nón, khoác ba lô, cầm gậy ra đi. Đi được đờ mươi lăm phút thi trời hửng nắng. Một giờ sau, nắng rất to. Hôm sau ra về vẫn nắng, nắng liền liên nhiều hôm, mất cả mưa cữ.

Thế là những điều tôi nói tiên tri thấy đều dung cả. Tôi lại phải suy nghĩ, suy nghĩ rất lao lung, « Không hiểu mình ra sao ».

Tôi mang máng nhớ lại khi xưa còn học lớp triết học để thi tú tài, trong chương trình có mục : « Nhận hóa nhân cách (Dédoublement de la personnalité) », nên sợ rằng mình bị chứng bệnh đó chẳng. Nhưng, tôi cũng không nhớ rõ « Nhận hóa nhân cách » là bệnh ư thế nào. Rồi tôi lại nghe ngóng trong mình, không thấy đau đớn ở đâu, và xét lại tâm trí không thấy gì rối loạn. Tôi mới yên tâm.

Trời là gì ?

Phật là gì ?

Hóa thân là thế nào ?

Mấy câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu óc tôi, đêm cũng như ngày.

Tôi lại mượn sách để tìm hiểu.

Tôi lại đến với các vị linh mục, các vị sư để hỏi han. Nhưng các vị ấy, thực ra, không giải thích được những điều tôi muốn biết. Nói đến Hóa thân của Trời thi các vị linh mục có vẻ nghi ngờ nhìn tôi bằng con mắt tò mò.

Nói đến thánh nhân thì các vị sư cho rằng đó là một người tu hành đặc đạo, mà mấy trăm năm chưa chắc có một.

Tôi lại trở về với sách, với các cuốn Kinh, của Phật giáo cũng như của Thiên chúa giáo.

Có lẽ sách và kinh còn giải đáp được một phần nào những điều tôi tìm hiểu của tôi.

Nhiều khi gặp cuốn sách hay, tôi muốn đọc hết ngay một đêm nên phải giả vờ đi ngủ lúc 9 giờ tối. Đô 10 giờ hay 10g30 khi Huyền ngủ rồi, tôi rón rén trở dậy, thấp ngon đèn dầu lạc, lấy giấy bit các khe cửa cho khỏi lạnh, rồi đọc một mạch cho đến 5 giờ sáng. Năm giờ sáng, tắt đèn đi vào giường nằm già bộ ngủ. Thực ra thì nằm đó để suy nghĩ cho đến lúc mọi người thức dậy.

Suy nghĩ về nghĩa sách.

Suy nghĩ về thân phận mình, nói riêng.

Suy nghĩ về thân phận con người, nói chung.

Phải chăng một tinh thần nào đó có thể nhập vào mình để mượn xác mình mà hành động?

Phải chăng trong con người vốn sẵn cái khả năng sáng suốt có thể biết được quá khứ và tương lai?

Tại sao khả năng ấy không phát lộ ra luôn luôn, mà thỉnh thoảng mới có?

Tinh thần có thể ra khỏi xác thân chăng?

Tinh thần có thể vào một xác thân chăng?

Vào từ lúc thân còn là hồn máu trong bụng mẹ, hay là vào khi thân đã ra đời?

Duy tâm là gì?

Duy vật là gì?

Triết lý là gì?

Ôi! Tôi đã học qua lớp triết học, đã đi thi tú tài triết học, thế mà lúc ấy lại không biết triết lý là gì, lại cứ tự hỏi mình như thế mãi.

Tôi ráo «khô sô» vì không giải đáp được, những câu hỏi trên đây, mà miền quê, sách vở rất hiếm chẳng tìm đâu ra để kẽ cứu.

Khô sô vì những câu hỏi ấy cứ luôn luôn đặt ra trong trí tôi. Tôi không thể nào không nghĩ đến những vấn đề ấy.

Thỉnh thoảng, được một cuốn sách hoặc một cuốn Kinh thì lại dấu diếm Huyền mà đọc suốt sáng. Huyền ẩn cho sức khỏe tôi, thấy tôi tư lự quá nhiều thì không yên lòng. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tự hỏi:

Mình có bệnh gì không?

Bệnh thể xác hay bệnh tinh thần?

Tại sao mình lại biết trước những điều đó?

Sao lại biết trước đến cả giờ mưa?

Sao lại biết qua cả không gian và thời gian?

Không có lẽ «biết» lại là một chứng bệnh?

Ô, nếu thế thì mình không có bệnh thật ư? Thế thì mình làm sao? mình là cái gì?

Bí mật!

Những điều tôi đã nói tiên tri với Huyền, cái đêm 23-7-47, về thân thể tôi sau này liệu có đúng không?

Hay đó là mơ tưởng ảo huyền?

Những điều nói về Bác sĩ Thế, về ông Phó Khuê, về việc tạnh mưa đã đúng cả rồi, vì đó là việc gần, đã xảy đến.

Còn những việc xa, trong tương lai, như việc nước sẽ chia đôi một thời gian rồi lại thống nhất thì liệu có đúng không?

Không lẽ điều gần đã đúng mà điều xa lại sai?

À, trong bộ Nho giáo, Ông Trần trọng Kim hay nói đến «trực giác»! Thế thì trực giác là gì? Đó là một cách biết như thế nào, sao không thấy tác giả giảng rõ? Tác giả đã có trực giác bao giờ chưa?

Mà cái Ông Archimède, đang tắm rồi chợt nhiên biết ra cái nguyên tắc ngày nay mang tên ông, thì cách biết đó có phải là trực giác không?

Thời gian trôi qua. Những câu hỏi vẫn còn nằm đó, không sao giải đáp được.

Thực bí mật!

Cảm ứng với vật vô tri và mộng báo trước

Bây giờ đã bước sang tháng 2 năm 1948. Mùa xuân tiết trời ấm áp có vẻ dễ chịu.

Tôi bỗng được giấy của Tòa án tỉnh gọi lên đó có việc cần và phải có mặt trước ngày 16.2.48.

Chỉ thấy nói «việc cần» mà không rõ là việc gì. Ngay sau hôm nhận được giấy của Tòa án tỉnh thì bác sĩ Thế đến thăm tôi, với bản thảo cuốn sách mà Bác sĩ mới viết xong. Sách nhan đề:

«Các Mác và Jésus-Christ.»

Đại ý Bác sĩ muốn dung hòa cái phồn xã hội của lý thuyết mác-xít, với cái phồn nhân ái của thuyết Jésus.

Bác sĩ Thế đem bản thảo sách đó đến để nhờ tôi khi nào có dịp đi tỉnh thì xin phép xuất bản và đem in hộ. Bác sĩ có trao cho tôi một số tiền để đặt trước cho nhà in.

Hôm sau nữa, ngày 13-2-48, Huyền nắm chiêm bao thấy một điều rất lạ, Nàng nắm mộng thấy một người con gái đưa đến cho nàng một mảnh giấy nhỏ trong đó có mấy chữ như sau, với những cái chấm:

VỀ

Tr... C.... G....

Huyền đem chiêm bao đó nói với tôi. Hai vợ chồng suy nghĩ mãi không biết ba tiếng viết tắt kia là thế nào. Mà tại sao lại viết tắt? Nếu có phải đó là cách báo trước một việc gì thì sao không báo rõ

ra? Mà ai bảo cho mình mới được chứ?

Chợt nhiên Huyền kêu lên: «Chết rồi, anh ạ! Tr... C... G... là «trại cầm giang», mất rồi. Chắc là cái tin anh tự nhận là Hóa thân của Trời này đã đến U.B.H.C.K.C. (8) tinh nêu họ nghĩ ngờ anh điều gì, mới bảo bên Tòa án đánh giấy gọi anh lên để bắt giam.»

Nói rồi nàng dorm dorm nước mắt khóc, lo sợ bồi hồi. Tôi an ủi Huyền, tuy cũng hơi lo:

— Nếu là «Trại cầm giang» thì việc gì phải viết hoa hai chữ C và chữ G: Chắc là không phải đâu, em đừng sợ?

Hôm sau, 14-2-48, nàng lại có một chiêm bao nữa, chiêm bao thấy tôi đi tỉnh về, đặt cái «ba lô mới màu xanh» xuống bàn và nói: «Không được in sách».

Chiêm bao này làm cho nàng đỡ sợ, vì thấy tôi đi tỉnh có trở về. Nhưng chiêm bao này nàng không nói với tôi, mà chỉ nói với thầy lục sự trê tuổi và bác túy phái mà thôi (9).

Tôi đi tỉnh sáng sớm ngày 15.12.48. Đến như vậy phải đến 3 giờ chiều mới tới nơi.

Thuốc đau răng gia truyền

NAM KÝ

(Của giọng họ Nguyễn Quang ở Bắc Phần)

(Ngoại kích nội bồ)

Tiêu trù tận gốc các bệnh đau răng. Bồ sinh lực răng. Tôi già chưa rụng mất răng. «Mỗi cái răng là một «máy xay» nghiền nát thức ăn nuô sống con người» Thiếu kém đi mất một cái răng là giảm đi mất một phần nào chu kỳ tuổi thọ.

Thuốc sâu răng GIA TRUYỀN NAM KÝ nói tiếng từ năm 1965 (K.S. 1.387)

CÓ BÁN TẠI THỦY SỸ & PHÁP: Cũng do người giọng họ, phát triển tại Quốc Ngoại.

PHÁT HÀNH TẠI QUỐC NỘI: 1083A Đại lộ Hậu Giang và 270 Rạch Cát Cholon — Coi ra cây xăng Shell, Mũi Tàu Phú Lâm. Có bảng Nam Ký. Gần Quán nhậu Ba Rau. Thuốc Cao 50\$. Nước 35\$.

Huyền vẫn còn nghi ngờ, bảo tôi đe cái đồng hồ ở nhà, ngó nhở tôi có bị giam cầm thì nàng còn có thể bán đi để nuôi đứa con gái ít lâu. Nàng lại bảo bác túy phái đi cùng với tôi. Nếu có xảy ra chuyện gì thì bác túy phái sẽ về ngay báo tin cho biết.

Ba giờ chiều lên đến tỉnh, vào Tòa án, mới biết người ta trao cho tôi một hồ sơ 80 trang, về việc một thẩm phán sơ cấp ở huyện khác phạm lỗi, sẽ đem ra xử ở Tòa án Đại hình ngày 16-2-48 (10). Tôi phải đọc hồ sơ ấy để đứng ra bênh vực cho nhân viên thẩm phán kia. Tôi được chọn làm biện hộ sĩ, vì không có luật sư ở khu đó.

Được biết rõ sự việc như thế, tôi cũng đỡ lo về cái chiêm bao Tr... C... G... và yên tâm đọc 80 trang hồ sơ để hôm sau làm việc phản sự.

Xong công việc gõ tội cho người đồng nghiệp (bị án treo), tôi đến một nhà in nhờ họ đi xin phép xuất bản cuốn sách cho Bác sĩ Thế.

Nhà in mang bản thảo đi xin phép, nhưng không được, vì tư tưởng dung hòa đó không hợp với đường lối của Chính phủ Hồ chí Minh.

Tôi buồn rầu đem sách và tiền ra về. Khi đi qua một chợ kia, thấy người ta bày bán nhiều đồ dùng, thứ nhất là ba lô.

Chợt nhiên trong trí tôi này ra ý nghĩ là mượn tạm một ít trong số tiền bác sĩ Thế gửi tôi, để mua 1 cái ba-lô mà dùng, vì ba lô của tôi cũ và rách mای chỗ (11).

Tôi đang trả giá để mua một ba lô nâu. Tôi thích ba lô nâu vì nó đồng màu với các bộ «quần áo kháng chiến» của tôi, và để lúc không thích cái «màu xanh» đó. Nhưng nè Khang tôi đành móc tiền trả. Thế là chiêm bao thứ hai của Huyền hoàn toàn đúng sự thực. Lạ thay!

Sau đó, Khang mời tôi về nhà dùng bữa cơm thân mật để chuyện vui. Tôi nhận lời.

Đến nơi, Khang đe tôi ngồi ở phòng ngoài rồi chạy vào nhà, trong định mời thày mẹ ra hầu giới thiệu tôi. Nhưng thày mẹ Khang lại đi vắng cả. Khang xin lỗi chạy xuống bếp để bảo đứa em gái sửa soạn cơm nước.

— Thưa thày con làm giáo viên Tiểu học ở đây. Thày mẹ con quê chính tại tỉnh này.

— Chắc như vậy thì anh được vui vẻ lắm nhỉ.

— Gia đình thì có phần yên vui nhưng đang chạm với U.B.H.C.K.C thi có nhiều cái khó chịu lắm thày ạ. Mà thày mua cái gì thế?

— A, tôi mua một cái ba lô. Cái nâu nưa kia kia, tôi trả 170 đồng họ còn chưa bán.

— Thưa mua làm gì cái ba lô đó không đẹp. Thày ra đây con dẫn đến một hàng quen mua vừa rẻ, vừa đẹp.

Nói rồi Khang giắt tay tôi kéo đi. Chân bước đi, đầu còn ngoanh lại, tôi vẫn thương tiếc cái ba lô (nâu). Nè anh Khang tôi phải đi theo. Đến một hàng kia anh giới thiệu :

— Thưa cụ, đây là thày học cũ của cháu, muốn mua một cái ba lô. Xin cụ coi như người trong nhà, lấy một giá rẻ cho. Xin cảm ơn cụ.

— Được, ai chử đối với người thân thuộc của cậu giáo thì tôi chỉ tính giá vốn thôi.

— Thế cái ba lô «xanh» này bao nhiêu cụ?

— Thời cái ấy tính 180 đồng. Khang quay lại tôi nói nhỏ:

«Cái này được đấy, rẻ hơn và to hơn cái ở hiệu kia».

Rồi hướng về ô. chủ hiệu, Khang nói :

— Thời cụ bớt cho 10 đồng để lấy tiền uống nước. Xin đưa hầu cụ 170 đồng đây.

Nói rồi Khang cầm cái ba-lô đưa tôi và hỏi thày tôi trả tiền, trong khi ấy ông chủ hiệu cười hì hì. Tôi ngăn ngừ một phút, vì trong lòng không thích cái «màu xanh» đó.

Nhưng nè Khang tôi đành móc tiền trả. Thế là chiêm bao thứ hai của Huyền hoàn toàn đúng sự thực. Lạ thay!

Sau đó, Khang mời tôi về nhà dùng bữa cơm thân mật để chuyện vui. Tôi nhận lời.

Đến nơi, Khang đe tôi ngồi ở phòng ngoài rồi chạy vào nhà, trong định mời thày mẹ ra hầu giới thiệu tôi. Nhưng thày mẹ Khang lại đi vắng cả. Khang xin lỗi chạy xuống bếp để bảo đứa em gái sửa soạn cơm nước.

Trong lúc Khang xuống bếp thì chợt một ý muốn rất mạnh nồi lên trong lòng tôi. Đó là ý muốn có một cuốn sách giải thích «triết lý là gì». (13)

Ý muốn ấy thúc đẩy tôi rất mạnh làm cho tôi hành động trái với cả phép lịch sự : nghĩa là tôi không ngồi ở phòng khách nữa, mà lại đứng dậy đi thẳng vào phòng trong, là phòng ngủ với mục đích tìm cuốn sách đó.

(CÒN TIẾP)

1) — Tôi nói «Tự nhiên» là vì tôi làm việc này một cách máy móc, không suy nghĩ trước, và không hiểu tại sao lại làm như vậy.

2) — Ông phó Khuê là một người quen ở cách Đồng Vầu chừng 3 cây số. Đồng rừng trời lạnh, tuy chỉ cách 3 cây số mà ít khi đến chơi với nhau. Ông Khuê và tôi đã một tháng rồi chưa gặp nhau,

3) — Cụ Tân là tên thực, Cụ đã chết vào năm 1948, bị quân đội Pháp giết khi họ di qua miền này.

4) — Phó Khuê cũng là tên thực. Ông này sau đó ít lâu nghe nói cũng đã mất rồi.

5) — Cụ Khải cũng là tên thực, trước kia cụ làm tri châu. Khi đó là Phó Chủ tịch trong ủy ban Hành chính-Kháng chiến.

6) — Nếu hiểu tiếng «tu» theo sát nghĩa của nó, về tôn giáo thì tôi chưa «tu» từ bắc đến giờ. Không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại nói là «tu thân thêm nữa».

7) — Hồi đó có lệ ăn cơm kháng chiến nghĩa là bô búa ăn lót dạ. Ngày chỉ ăn hai bữa : bữa sáng vào 9 hay 10 giờ bữa chiều vào 4 hay 5 giờ.

8) — Ủy ban Hành chính-Kháng chiến viết tắt.

9) — Lúc ấy tôi chỉ có một ba lô «nâu» và «cũ». Không có ba lô «xanh» và «mới» như thấy trong chiêm bao.

10) — Hồi đó các công chức phạm lỗi hối mại quyền thế hoặc tiêu tiền công quỹ đều bị xử ở Tòa Đại Hình. Tòa án cho phép cu một người thường ra cái cho bị can, gọi là biện hộ sĩ.

11) — Xin nhắc lại là tôi không biết gì đến cái chiêm bao thứ hai của Huyền nói về vấn đề ba lô, nên không bi ảnh hưởng của chiêm bao đó trong hành vi của tôi.

12) — Khang là tên thực. Không thấy Khang vào Nam, chắc là ở lại Bắc Việt vì tuồng vườn nhà cửa, chứ không phải vì thích Cộng sản. Nhiều người cũng cảnh ngộ như Khang rồi sau muôn vào Nam không đi được nữa.

13) — Sau này, nhiều lần khác nữa, cứ mỗi khi chợt nhiên một ý muốn mạnh mẽ nồi lên trong lòng về một việc gì, thì việc ấy tất nhiên xảy đến, và khiên tôi phải lưu ý nghiên cứu về tâm trạng đó ở nơi tôi.



truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN HAI

Dáng điệu cô mụ Lan trông thật tội nghiệp, nước mắt cô rưng rưng :

— Thưa Đại úy, điều đó tôi không biết có thật không, tôi chỉ nghĩ một điều rằng em tôi còn nhỏ quá, nó chưa thể có nỗi ý thức chính trị, nếu chuyện này thật như vậy thì là do nó bị du dỗ hay nghe ai xui dại.

Đại úy quận trưởng cau mặt, ông có vẻ suy nghĩ về những lời của Lan nói, ông gật gù :

— Cô nói thẳng em cô chót nghe xui dại, điều đó tôi có thể chấp thuận được, chứ cô nghĩ ngòi linh tôi vu oan giá họa cho một thằng bé, điều đó tôi cực lực phản đối, và tôi không thể ngồi tiếp chuyện cô được nữa, được đê tôi về xét vụ này, tôi giao cho tinh điều tra.

Cô mụ Lan biết mình nói hơi quá lời, cô ta vội vàng quay xuống :

— Em van Đại úy, em không cố ý nói như vậy, đúng thẳng em em đã nghe xui dại, xin Đại úy tha thứ cho nó, Đại úy bắt làm gì em cũng phải nghe lời.

Đại úy quận trưởng đứng dậy, ông ta có vẻ dữ dằn hơn, ông cúi xuống nâng cô mụ Lan dậy :

— Làm cái gì mà kỳ cục quá vậy, ai thấy người ta cười tôi.

Đại úy quận trưởng đầy vẻ thương xót, dù cô mụ Lan tới ngồi ngay bên cạnh mình, ông lại còn thân mật rút khăn mùi xoa ra lau nước mắt đậm đà trên khuôn mặt nôn nả của cô mụ Lan. Ông thoảng ngửi thấy mùi thơm ở da thịt cô ta mùi thơm con gái, ông hài lòng :

— Chuyện đâu còn có đó, tôi hứa với cô tôi sẽ lo cho cô, chắc không sao đâu.

— Thưa Đại úy, Đại úy bằng lòng giúp em.

— À, dĩ nhiên là bằng lòng, nhưng tôi cũng phải điều tra coi tội tình nó nặng hay nhẹ, nếu xét thấy rằng nó vì dại dột thì tôi khoan hồng. Năm bửa nửa tháng thôi.

Cô mụ Lan choáng cả người, năm bửa nửa tháng thì còn gì là thẳng nhở nữa. Cô ta lại bùi chát Đại úy quận trưởng :

— Em van Đại úy quận trưởng, mong Đại úy thả ngay thẳng em của em ra, nó mà chịu điều tra nữa thì chịu gì nỗi.

Đại úy quận trưởng vuốt ve cô mụ Lan !

— Em đừng lo, cảnh sát hỏi cung thôi mà,

đối với con nít ai mà nỡ dùng đến cực hình, quá lắm...

Đại úy quận trưởng bỏ lửng câu nói, thấy Đại úy đang nói bỗng khụng lại, cô mụ Lan càng lo lắng :

— Thưa Đại úy...

— Khoan đê tôi tính xem nào...

Đại úy quận trưởng bỗng lắc đầu :

— Không được, tôi không thể đê cho tinh cảm chí phổi, tôi đồng ý sẽ vì cô mà đê ý đến việc này, nhưng tôi không dám hứa hẹn nhiều, vì biết đâu thẳng em có lại không là thử quá trời quá đất, trách nhiệm khi đó ai chịu, nếu không phải là tôi.

— Thưa Đại úy, em cam đoan với Đại úy rằng thẳng em của em nó là một đứa con nít hiền lành.

— Việt cộng cũng có thẳng hiền lành chó đáo phải tất cả đều độc ác, bằng chứng là bao nhiêu thẳng ra hồi chánh.

Cô Mụ Lan lại một lần nữa năn nỉ ông Đại úy quận trưởng, cô ta nói cạn lời, hứa hẹn sẽ tìm mọi cách trả ơn Đại úy quận trưởng. Cuối cùng ông Đại úy nói :

— Khô quá tôi phải nói như thế nào cô mới hiểu, em cô bị bắt với những chứng cứ rành rành, bây giờ tôi nhúng tay vô vụ này tôi sợ khó yên với người ta, bộ tôi là ông vua con ở đây sao, cô nên nhớ rằng trên tôi còn bao nhiêu người, vụ này mà hờ ra ngoài là chết cả một đời tôi chớ không phải chuyện chơi đâu cô.

Cô mụ Lan khóc tức tưởi :

— Mong Đại úy thông thông cảm cho, nếu thẳng em của em làm sao hoặc tù tội chắc em chết mất Đại úy ơi.

Cô mụ Lan gục hẳn người vào lòng Đại úy quận trưởng, Đại úy không ngừng vuốt ve cô ta :

— Em thật lòng muốn cứu đứa em của em ?

— Dạ không lẽ em nói cho vui thôi sao !

— Em có hiểu là tôi phải mang cả tính mạng sự nghiệp gây dựng suốt bao năm trời để bảo lãnh cho em của em không?

Cô mụ Lan ngắt lên :

— Thưa Đại úy, Đại úy đã nhận lời giúp em.

— Nếu tôi nhận lời tức là tôi đã liều lĩnh như vậy đó.

— Thưa Đại úy em không dám quên ơn Đại úy, ngay cả thân thể em đây, nếu Đại úy giúp em, em cũng xin hiến cho Đại úy.

Đại úy quận trưởng hơi đầy cô mụ Lan ra, ông nhìn thẳng vào mặt nàng, đôi mắt có vẻ ngạc nhiên :

— Cô dám hứa àu với tôi vậy sao?

Lan nghĩ đến đứa em trai của mình, nàng cương quyết :

— Thưa Đại úy em không hề hứa àu.

Đại úy quận trưởng nắm vai cô mụ Lan chắc hơn :

— Nghe em nói có vẻ ngon lành quá, em nói lại một lần nữa thử coi.

— Thưa Đại úy, nếu Đại úy thả em tôi ra ngay tôi xin hứa đèn ơn đại úy bằng thân thể tôi, tôi không có gì ngoài thân thể tôi hết.

Đại úy quận trưởng cười vui vẻ, nhưng ông ta còn giả vờ :

— Bà con với nhau, nói đến chuyện ơn nghĩa nghe thấy nản quá, nếu anh có thể giúp em được cái gì trong khi em hoạn nạn anh không tiếc. Còn việc kia, đừng nói đến chuyện trả ơn, nghe không « hấp dẫn » chút nào hết. Minh sống với nhau bằng tình cảm, anh muốn như vậy đó. Em chịu không ?

Cô mụ Lan cúi gầm mặt :

— Xin tùy Đại úy...

Đại úy quận trưởng nâng mặt lên, ông nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt trong ten :

— Đừng gọi là Đại úy chớ, mắt thân mật đi.

— Dạ.

— Chà dẽ thương quá.

Thình lình Đại úy quận trưởng hôn vào môi nàng :

— Anh hứa sẽ giúp em bằng mọi cách, sáng ngày mai em của em sẽ ra, về với em, anh phải lấy tính mạng của anh để bảo đảm.

Cô mụ Lan không nói gì, cô cúi đầu buồn bã, cô biết mình phải mất mát những gì cho ông Đại úy quận trưởng, nàng khẽ thở dài. Đại úy quận trưởng hôn lên má nàng :

— Đừng có thở dài chớ, anh coi em như người yêu, nếu giúp gì được em anh giúp liền, không phải chỉ một việc này, còn nhiều việc khác nữa, em cứ tin vậy đi.

Đại úy nhìn ra ngoài trời :

— Chiều rồi đó, hôm nay em ở đây nhé.. Lan dạ nhỏ. Đại úy quận trưởng hôn nàng :

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG — **midol** — *trị các chứng đau nhức*
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CUM, ĐAU LÚC CÓ KINH,
Pub.TÂN-TRÍ

HN 982 BYT/QGDP

Có bán tại các nhà thuốc Tây

— Anh cho đi kêu thẳng chi trưởng chỉ cảnh sát đến đây, anh ra lệnh cho nó phải thả em của em.

Đại úy quận trưởng đứng dậy, ông đi đi lại lại trong căn phòng khách :

— Anh sẽ mang cái gì về đây minh nhậu chơi, đêm nay anh ở lại đây với em.

Cô mụ Lan hỏi Đại úy quận trưởng :

— Thưa bao giờ em em về?

— Có thể trong tối hôm nay, và chậm lăm là sáng ngày mai, một lời hứa của anh mà, vì em mà anh xâm minh hứa bậy đó em biết không?

— Cám ơn Đại úy...

— Đó lại Đại úy rồi, anh nói bỏ danh từ đó đi mà.

Ông Đại úy quận trưởng cúi xuống hôn Lan một cái nữa trước khi bỏ đi :

— Nhớ ở đây nhé, lát anh trở lại.

Đại úy quận trưởng đi khỏi, Lan ngồi gục đầu khóc nức nở, nàng thương cho thân phận mình. Nàng nghĩ đến người yêu của mình, chàng bấy giờ ở xa, không biết chàng có biết đến nỗi khóc của nàng không.

Buổi chiều ngoài kia đang xuống, trời bắt đầu xâm x瘅 tối, Lan không buồn bật đèn. Một lát sau Lan nghe tiếng xe jeep ngừng lại ngoài cửa.

PHONG NGÚA

Gé chốc, lờ lói, gài tới đâu ăn lan tới. Đó
Không phải thoa phết sờ sài ngoài da mà hết

uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN
GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tiệm thuốc Hoa—Việt (có bán lẻ)

Nhà thuốc ÔNG TIỀN

Phú Lãm—CHOLON — KNBYT số 3 — 9.5.63

Tiếng Đại úy quận trưởng ồn ào, tiếng một người nào đó bào chữa. Hai người đi vào nhà, Lan không buồn ngang lên. Ông Đại úy quận trưởng hắng giọng :

— Cô Lan, tôi đưa ông trưởng chỉ cảnh sát lại đây.

Lan ngang lên, Đại úy quận trưởng ngồi xuống ghế, còn ông trưởng chỉ cảnh sát vẫn đứng, ông Đại úy quận trưởng hắng giọng :

— Tại sao ông không trình gì với tôi về vụ bắt thẳng nhỏ em cô Lan gì hết vậy?

— Thưa Đại úy, em nghĩ rằng như những vụ bắt bớ trước, làm xong hồ sơ mới trình Đại úy đề Đại úy cựu xét.

Đại úy quận trưởng hừ một cái :

— Anh phải thả thẳng nhỏ ra, tôi muốn thấy nó được tự do, cô Lan đây là người quen của tôi mà.

— Dạ thưa Đại úy, kẹt một điều là lính bắt được thẳng nhỏ với đầy đủ chứng cứ. Ngoài số truyền đơn nó mang theo trong người còn cả một bản đồ quận vẽ tay, với những nơi hiểm yếu, bởi vậy em phải điều tra thẳng nhỏ để tìm ra bọn đặc công nằm vùng.

Lan choáng váng cả người khi nghe ông trưởng chỉ cảnh sát nói về em nàng như vậy, nàng đã định không lên tiếng, đành mặc Đại úy quận trưởng muôn điều đình sao với ông trưởng chỉ thi điều đình, miễn là em nàng được ra như lời hứa. Nhưng bấy giờ quả là chuyện khó khăn, nàng phải lên tiếng :

— Thưa ông trưởng chỉ, em tôi đâu có bao giờ...

— Cô muốn nói chúng tôi đồ thưa cho em cô hả?

Đại úy quận trưởng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Một lát ông ngang lên :

— Thật là rắc rối, tôi không dè lại lớn chuyện như vậy, thôi dừng cãi nhau nữa mất công, giờ ông trưởng chỉ giúp tôi vụ này, tôi kêu gọi đến sự giúp đỡ của anh, tôi là người nhiều tình cảm, tôi không thể nào nhìn hoài cô mụ Lan đây khóc lóc, thiệt là khὸ thân quá.

Ông trưởng chỉ cảnh sát tỏ ra quan trọng :

— Thưa Đại úy, Đại úy nhờ vả em, đó là một sự hân hạnh cho em, em cố gắng, nhưng em không thể chịu trách nhiệm về chuyện này...

— Sao, anh không chịu trách nhiệm?

— Dạ, thiệt là khó nói, nhưng đó là sự thật, em chưa hề biết thẳng nhỏ đó có đích thực là đặc công Việt Cộng hay không, vì hồ sơ chưa kết thúc, bấy giờ em thả nó ra ngang xương sê khò, nếu một khi cấp trên hỏi tới...

Đại úy quận trưởng có vẻ tức bức, cung tay đập vào ngực mình :

— Ai là cấp trên anh, tôi không là cấp trên anh hay sao?

— Dạ thưa...

— Không thưa gởi gì hết, tôi muốn anh thả thẳng nhỏ đó ra. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thẳng nhỏ ấy anh hiểu vậy không?

Ông trưởng chỉ cảnh sát có vẻ sợ sệt khùm núm:

— Đại úy quận trưởng đã hứa cho em một điều như vậy em xin tuân lệnh Đại úy.

— Anh thả nó ra ngay bây giờ, tôi ngồi chờ đây,

— Thưa như vậy em xin lỗi Đại úy, em cãi lời Đại úy một lần nữa.

Đại úy quận trưởng trừng mắt :

— Anh cãi lời tôi.

Ông trưởng chỉ cảnh sát lần này có vẻ như không ngán Đại úy quận trưởng :

— Em chỉ tuân lệnh Đại úy thả thẳng nhỏ ra, nhưng còn...

Đại úy quận trưởng gắt lên :

— Nhưng còn cái gì nữa?

— Thủ tục.

— Anh cứ ghi vô tội cho tôi.

— Dạ dĩ nhiên là ghi vô tội, nhưng Đại úy phải cho em một thời gian tối thiểu để làm lại hồ sơ.

Đại úy quận trưởng hầm hầm :

— Anh định giam con người ta mấy ngày nữa?

— Thưa không tới mấy ngày.

— Vậy bao lâu?

— Ngày bảy giờ thì không thể thả được, nhưng ngày mai em có thể thả được, suốt đêm nay em bắt nhân viên làm việc.

Đại úy quận trưởng thở đến phào một cái, ông ta quay sang Lan :

— Thôi chịu khó đi cô Lan, tôi bảo đảm với cô thẳng em của cô sẽ được đối xử tử tế.

Lan cõng chán nản, nàng không buồn nói gì, nàng chỉ gật đầu, Đại úy quận trưởng hỏi lại :

— Cô bằng lòng vậy nhé, như vậy là nhanh nhất rồi đó, tôi không thể lo nhanh được hơn.

— Dạ.

— Bởi còn kẹt vài thủ tục hành chánh, tôi xâm minh với cô vì vụ này, vụ này mà lọt ra ngoài thì đời tôi coi như đi đong luân.

Đại úy quận trưởng nói với ông trưởng chỉ cảnh sát :

— Bây giờ sáng mai anh chịu khó đưa thẳng nhỏ tới cô Lan, tới đây hay tới nhà hộ sinh cũng được.

— Dạ.

— Nhớ biệt đãi thẳng bé nghe.

Ông trưởng chỉ cảnh sát đứng nghiêm, ông giơ tay chào Đại úy quận trưởng :

— Xin tuân lệnh Đại úy quận trưởng.

— Thôi anh về trước đi.

Ông trưởng chỉ cảnh sát quay lưng ra đi. Nghe tiếng xe rồ máy rời Đại úy quận trưởng mới nhảy sang ghế Lan :

— Vậy là xong rồi.

Căn nhà bấy giờ tối om, Đại úy quận trưởng lợi dụng bóng tối thò tay sờ soạng, Lan ngồi tránh ra, nàng giữ chặt lấy áo :

— Đại úy hứa chắc với em.

— Hứa chứ.

Đại úy quận trưởng lụp chụp, ông ta quăng trong bóng tối, nhưng Lan đã ngồi tránh ra. Đại úy quận trưởng gọi :

— Lan Lan.

(Còn tiếp)

**THUỐC ĐIỀU KINH
GYNOPOAUSINE**
VIỆN BẢO-CHẾ: ODILIA PARIS
(DO HADZER BẢO-CHẾ TẠI V.N.)

**Eri binh: THAY KINH CHẬM.
KINH NGUYỆT IT.
TUỔI HỘI XUÂN VÀ DÂY THI.
KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU.
ĐAU LÚC KINH KỲ.**

**BÁN TẠI CÁC
NHÀ THUỐC TẤY**

K.V. SỐ: 800.000.282.68

Hạ Viện và Luật Chương Trình

(Tiếp theo trang 7)

Tất cả những lỗi lầm của ông đã nhiên không mang lại cho ông một vinh dự nào mà còn làm giảm giá trị của chức vụ Chủ tịch Hạ Nghị viện, một chức vụ thứ tư của chế độ.

Bây giờ thì dự luật chương trình đã được Hạ viện thông qua, dù là đã được thông qua với bao nhiêu điều đáng tiếc. Cơ quan hành pháp đã thẳng được giai đoạn đầu như những người lanh đao muốn. Dự luật đã được chuyển sang Thượng viện và sẽ được thảo luận khẩn cấp có lẽ nội trong tuần này. Ai cũng nghĩ rằng chắc chắn dự luật cũng sẽ còn thay đổi nữa vì phe chống đối tại Thượng Viện không phải là không đáng kể. Vậy là dự luật có thể phải qua Hạ Viện một lần nữa

và dù có thể nào chẳng nữa, chưa chắc gì lưỡng viện Quốc Hội có đủ túc số cần thiết để bác bỏ các phúc nghị của Tổng Thủ tướng với đã hoạt động uôn oải này, nhất là dự luật chương trình lại là một dự luật mà Hành pháp rất quan tâm.

Rồi ra thì cơ quan Hành Pháp cũng sẽ đạt được kết quả mong muốn như lời Bộ trưởng Cao văn Tường đã tuyên bố, vì mọi người đã rõ ai là kẻ đang nắm thực quyền.

Đều đáng tiếc vẫn là 1 dự luật quan trọng như vậy lại không được thảo luận một cách đúng mức để mọi người ý thức được sự cần thiết và Hạ Viện đã thông qua một cách vụng về tạo thêm những ngờ vực chè bai vốn đã chồng chất nơi lòng người dân đối với cơ quan lập pháp này.



Sinh tử phù

(TIẾP THEO TRANG 25)

giá, những cú chấp thuận càng về sau càng phải được leo thang, như vại: giá. Chấp thuận bây giờ chỉ đáng hai, đến cuối năm biết đâu chả được bốn.

Chấp thuận một lần tất cả là không biết đâu có tích trữ sự chấp thuận của mình. Người bỏ vốn ra mua tất cả trong một lúc, rồi bán lai rai, hẳn phải lời to.

Cú này hành pháp lời to.

Thủ tục hành chánh

Nhiều ông dân biểu sau khi chấp thuận DLCT rồi vẫn thấy mình chưa hành động xứng đáng với món ơn nghĩa đã được hưởng của hành pháp, các ông hăng hái đi quảng cáo thêm.

Có ông loan hỉ tin rằng: luật chương trình sẽ làm bọn tài phiệt ngất ngưởng, dân nghèo thì phây phây.

Một ông khác lại bốc: luật chương trình sẽ làm cho vàng trở nên rẻ rẽ.

Cuối cùng, có ông không úp mở, lật ngay con tẩy lên: có luật chương trình, Mỹ sẽ viện trợ cho ta ào ào.

Hóa ra, mọi con đường kinh tế đều dẫn tới viện trợ.

THỢ MÁY XE HƠI

Tổng Động Viên

Thanh thiếu niên !! Trước khi nhập ngũ. Hãy theo học lớp cơ khí cấp tốc để được trọng dụng trong quân đội, không thất nghiệp khi giải ngũ. Khóa Suzuki, Honda, Bridgestone, Yamaha trọn khóa 15 ngày 3500đ. Các loại xe máy hơi và máy nổ trọn khóa 1 tháng tháo ráp và lý thuyết học nhiều giờ, 1 ngày rút ngắn thời gian cho kịp nhập ngũ. Món khóa cấp chứng chỉ. Ăn ở 4000đ 1 tháng học lực tuồi tác nào cũng theo học được. Hướng dẫn theo chương trình kỹ thuật. Ghi tên xem chương trình Đại Nam 239 và 241 Nguyễn Tri Phương ngay ngã Sáu Cholon. 808 và 1011 Trần Hưng Đạo Saigon.

● Dành hết tình yêu cho người trong:
thơ tình
của một thi sĩ Việt Nam
trên đất Mỹ

- thơ Phương Tân
- Người Trẻ Việt Nam tái bản

mọi liên lạc với nhà xuất bản NTVN :
220/150/17 Trương minh Giảng Saigon

Văn hoc, giáo rục

(TIẾP THEO TRANG 33)

Dân tộc ta đã trải qua 100 năm đô hộ Pháp, rồi từ đó đến nay liên tiếp chiến tranh nên các công trình xây dựng coi như chưa có gì. Trong lãnh vực Văn hóa giáo dục, chương trình Hoàng Xuân Hãn vẫn được duy trì gần như nguyên vẹn.

Ngày nay phải có chính sách văn hóa giáo dục như thế nào để đáp ứng nhu cầu hiện tại và cả nhu cầu tương lai nữa? Về vấn đề văn hóa giáo dục là vấn đề mà tính cách đoàn kết không nặng bằng tính cách trường kỷ của nó. Bộ mặt xã hội ngày mai chính là bộ mặt ngày hôm nay chúng ta xây dắp. Bởi thế văn hóa giáo dục ngày nay có một vai trò rất lớn. Ngày mai, những người Việt sẽ là người hay ngom, chính là ngày hôm nay quyết định.

Dân tộc Việt tất nhiên phải sống, và sống mãi, nhưng sống là động, là biến. Có biến thì phải có hướng. Thiếu hướng thì không tồn tại và không tồn được thì không thể sinh tồn.

Bởi thế chính trị quốc gia phải có hướng trước, chính cái hướng chính trị tổng quát đó sẽ vạch ra chính sách V.H.G.D, vì toàn bộ các chính sách của các bộ môn phải ăn khớp với nhau để tạo thành đường lối chính trị quốc gia.

Bởi thế xin quý vị trong Hội đồng văn hóa giáo dục ráo ran lên đi, vì quý vị tới số rồi. Quý vị chẳng thể nào tạo nỗi chính sách đâu, quý vị không thể đưa vào đâu cả vì quốc gia này không thể có chính sách, đường lối. Chắc quý vị thắc mắc tại sao nhỉ! Thưa, tại vì Tổng Thủ tướng tuyên bố minh thị là: « Tôi không làm chính trị ». Vì ông không làm chính trị thì quốc gia này làm sao có đường lối, có chính sách được !

Đời gập gềnh thật, phải không quý vị, xin quý vị cứ bình tĩnh mà ráo, mà run !

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

COTRACYN

SỰ
CÔNG HIỆU
MÃNH LIỆT
CỦA

2 TRÙ-SINH
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)

3 KHẮNG-SINH
(SULFAMIDES)

SINH-TÔ BI2

Trị bệnh:

- BAN NÓNG-BAN CỦA
- THƯỢNG-HÀN
- CẨM-HO-SUNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHÉ LỞ LOÉT-VỆT ĐAU
- SUNG MÙ-LÂM ĐỘC

COTRACYN HADZER

COTRACYN HADZER

COTRACYN HADZER

COTRACYN HADZER

● CÓ GÓI THUỐC BỘT
RIÊNG CHO TRẺ EM

ĐỂ TRONG GIẤY THIẾC
CÓ HÌNH TRÁI TIM

MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

Neurotonic

VIEN THUOC HONG
CO SINH TOT C

HEPACHAUT

YẾU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỨA MỄ ĐAY
THIẾU MÁU
LAO LỤC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT

THUỐC CỦ ARTICHAUT
NUỐC CỦ GAN BÒ TƯƠI
SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2

VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA DỄ, MỊN MÀNG

VIEN BAO CHẾ HADZER

mido

trị các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH

THUỐC MỚI
VIEN BỌC ĐƯỜNG

Có bán tại các nhà thuốc Tây

EM 982 BYT/QCDP

CÚM NÓNG LẠNH. CẨM SÔI. ĐAU NHỨC

ANTIGRIPPAUX

XIN NHỚ NHÂN HIỆU
CÓ BẢN VIÊN LÉ KHẨU
MỌI NƠI

BÚA BỔ ĐẦU NGƯỜI

HADZER

Bịa đặt, loan tin thất thiệt

VIẾT BÀI NÓI XẤU NHÀM HẠ UY TÍN HÃNG NỊT VÚ TỰ ĐỘNG
CHÚNG TÔI VIẾT THƯ YÊU CÀU CẢI CHÁNH KHÔNG ĐẮNG, NHƯ THẾ CÓ ẦN Ý GÌ ???

Chúng tôi dám tự phụ Hàng của chúng tôi **DẸP. TỐT NHẤT**, quý bà quý cô hãy vững tin ở Hàng chúng tôi và xin đọc một đoạn thư của cô Mộng Diệp khen tặng :

« Thưa Bà,

« Sau khi dùng Soutien Automaticque 70 ngày
kết quả thật không ngờ, nhờ đó mà khi mặc áo
đầm Diệp thấy nồi bật lên.

« ký tên
MỘNG DIỆP

Dùng Soutien Automaticque loại A Système Japonais làm bộ ngực này nở, no tròn. Không bao giờ nhỏ trở lại. Giá 1900\$ (Nhớ cắt báo này mang đến mua được bớt tiền xe) Loại thường 1600\$.



Systeme JAPONAIS

ĐẠI LÝ CÁC TỈNH :

Quận Chùa 22 Ng. Hoàng Nhã Trang —
Kim Sơn 10 Hùng Vương (Bến xe mới) Cần Thơ —
Tân Thích 234 Gia Long Qui Nhơn — Bạch Tuyết
21/A2 Hoàng tử Cảnh Nha Trang — Phú Cường
35 Trần Hưng Đạo Huế — uốn tóc 11/4 Phạm ngũ Lão
Bình Long — Số 63 trong chợ Biên Hòa — Nhà sách
Văn 21, Lý Thường Kiệt Ban mê Thuột — Bà Xương
52bis Phan bội Châu Pleiku.

QUAN TRỌNG :

Quý bà cứ mang so loại Nịt Vú Tự Động
với các loại làm giả nhưng đòi nhãn hiệu sẽ biết
rõ thứ nào tốt, thứ nào đẹp. Có Đại lý tham lờ
đã nhận bán loại xấu, quý bà lờ mua phải hàng
khác không vừa ý, muốn đổi loại Đặc Biệt **SYS-
TEME JAPONAIS** phải trả thêm chút đỉnh thôi.

Hỏi bà **CHÂU THANH NGUYÊN**
523. Trần Hưng Đạo SAIGON

(nhớ kèm tem)

NỊT VÚ TỰ ĐỘNG KẾT QUẢ 100 phần 100



chưa dùng ↓

đã dùng ↓



Mỗi người

một
bàn chải răng...

Nhung chỉ dũng

KEM
ĐÁNH RĂNG

Hynos
PHOSPHATÉ



EXPRESS

HYNOS PHOSPHATE

mong lại cho quý vị

một hàm răng trắng trong

những nướu răng lành mạnh,

một hơi thở thanh khiết,

nếu quý vị

chải răng 2 lần trong ngày

Với
Hynos
PHOSPHATÉ

đánh răng sớm chiều
răng tươi sáng nhiều



MÙI THƠM CAM NGUYÊN CHẤT

CORNELL
UNIVERSITY
MAR. 6 1971

Kẹo Bô' Multi-Calcium

Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

CÂN CHO:

- Em nhỏ đang sức lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi



TENAMYO