

Wason  
DS 531  
D 642 +

# ĐỒI

36



TUẦN BÁO ĐỒI LẬP CỤC TẢ KHÔNG CỘNG SẢN

EXPO 70



# ĐỜI

36

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

## CHỦ ĐỀ : NƯỚC NHẬT BẢN VÀ HỘI CHỢ OSAKA

- SỰ BÀNH TRƯỞNG DỄ SƠ CỦA NHẬT BẢN của lý do nguyên
- NGƯỜI NHẬT DƯỚI MẮT NGƯỜI MỸ của hải trù
- TÌM HIỂU NGUYỄN NHÂN SỰ PHÚ THỊNH CỦA NHẬT HIỆN TẠI của đời
- CUỘC XÂM LĂNG MỚI CỦA KHỐI ĐẠI ĐÔNG Á của đời.

2

## CHÍNH TRỊ

- PHÉP LẠ của đời
- THI ĐUA CỨU NGUY KINH TẾ TÀI CHÁNH của lruđan
- NHỮNG GIAI THOẠI VỀ VĂN NGHỆ SĨ TIỀN CHIẾN HỘM NAY của kimnhật
- KỸ NGHỆ LÊN ĐỒNG của lão tòn.

3

## VĂN NGHỆ

- BÊN GIÒNG NƯỚC BIỂC truyện dài của cungtichbiền
- BUỒM VƯỢT NGỤC của Henri Charrière – phanhuychiêm dịch
- ĐÊM TRONG BỆNH VIỆN truyện ngắn của nguyễn công thanh.

4

## CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- THƠ ĐỜI
- SINH TỬ PHÙ
- ĐỜI LÀ THẾ TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI
- ĐỜI GỒ GHÈ

ĐỜI • NĂM THỨ NHẤT • SỐ 36 • TUẦN LỄ TỪ 11-6-1970 ĐẾN 18-6-1970

Tòa soạn  
143-145 Cống Quỳnh  
Saigon  
Đ.T. 22.323  
▼  
Chủ nhiệm  
Bà Trần thị Anh Minh

Chủ trương biên tập  
**CHU TƯ**  
và nhóm Sống

**GIÁ 30đ**

Giao dịch quảng cáo  
Hội ông Linh  
143-145 Cống Quỳnh  
SAIGON

# đầu tranh cho đổi

## Phép lạ

Số này lấy Nhật Bản và Hội chợ Osaka làm chủ đề. Nói tới Nhật Bản là nói tới cái người ta vẫn gọi là « phép lạ Nhật Bản », cái « phép lạ » đã khiến Nhật Bản chuyền bại thành thắng, trở thành một cường quốc không những vượt cả Anh, Pháp, Đức vv.. trên lãnh vực kinh tế, kỹ nghệ vv.. mà còn để dọa cả ngôi bá chủ của Mỹ, Nga trong thập niên sắp tới. Sự thực thì cái phép lạ của Nhật Bản không có gì là lạ. Nhật Bản sở dĩ mạnh là vì người Nhật có tinh thần trách nhiệm, có ý thức công dân tuyệt đối, thê thôi.

Phải tới nước Nhật quan sát tại chỗ, người ta mới thấy rõ cái ý thức trách nhiệm của người Nhật — từ người công dân hạng bét tới người lãnh đạo, là một sức mạnh kinh khủng. Còn ở nước ta, chúng ta yếu, chúng ta lạc hậu, chúng ta đồn hèn, chúng ta thối nát, vì từ trên đến dưới, đâu đâu cũng chỉ là sự vô trách nhiệm, sự trốn tránh nhiệm, sự đờ vã trách nhiệm. Đâu đâu cũng chỉ là cái tinh thần « Lộ công Danh » của viên tinh trưởng kiêm thị trưởng Dalat, làm tinh trưởng mà chỉ biết củng cố địa vị bằng cách tổ chức du hí cho các cấp trên để lấy « diêm » chỉ biết vơ vét làm giàu, bằng cách đốt dầu, che chở các sòng bạc, các đài ti vi... còn đời sống của dân, an ninh của dân là điều ông không cần biết đến. Với cái tinh thần vô trách nhiệm, trốn tránh nhiệm này, thì dù về phương diện quân sự chúng ta có thắng thế, dù Hoa Kỳ có viện trợ hàng tỷ đô la, đất nước này, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao mọc mũi sủi tăm, sẽ không bao giờ quật cường lên được.

Phải đập phá, phải tiêu diệt cái « tinh thần Lộ công Danh ». Đầu là những lãnh đạo phải chứng tỏ cho người dân thấy rõ là họ dám nhận trách nhiệm, họ dám đương đầu với trách nhiệm.

ĐOÀN

ĐÓN COI SỐ TỐI

CHỦ ĐỀ : Án Quang với chính quyền

Từ những cái radio chạy transistor, nhỏ xuôi tới những nhà máy thép lớn lao, người Nhật đang đem bán cho thế giới đủ thứ, trừ chính họ. Tại Đông Kinh, người ta cho rằng : « Một trận gió ghét Nhật đã nổi lên » khi từng đoàn quân du khách và doanh nhân của Nhật xâm nhập khắp Á châu. Một phóng viên Nhật ở Vọng Các nói : « Xưa thì người ta dùng chữ The Ugly American » người Mỹ đáng ghét, đến đây làm bảnh làm phách, bây giờ thì họ gọi The Ugly Japanese, người Nhật đáng ghét, đi tới đâu cũng mang theo các đồ hối lộ, những trò phản thùng, bán đồ lừa soong, các trò trai gái v.v.

Hiện nay người Nhật đang chế tạo thép ở Mã Lai, khoan tìm mỏ dầu lửa ở Indonesia, lập nhà máy ráp xe hơi ở Phi Luật Tân, ráp máy truyền hình ở Đài Loan; một nửa triệu xe Honda, Suzuki, Yamaha, chạy đầy các con đường ở Việt Nam, và bắt cứ đâu đâu cũng thấy dấu hiệu radio Sony. Ông bộ trưởng Kinh tế Thái Lan phải kêu rằng : « Mọi người cảm thấy đang bị Nhật xâm lăng, và lần này là xâm lăng bằng kinh tế ».

Các người Á châu khác cũng khó chịu về tốc độ, khối lượng và phi tồn của cuộc xâm lăng đó. Họ nghĩ ngờ sự trợ giúp của Nhật bận. Nhật đang trả 1 tỷ rưỡi mỹ kim về bồi thường chiến tranh, đã góp 220 triệu Mỹ kim cho ngân hàng phát triển Á châu và 100 triệu cho ngân Hàng Thế giới. Số ngoại vien Nhật cung cấp, phần lớn cho Á châu, năm ngoái lên tới 1,4, tỷ chỉ kém HK (1,8 tỷ) Điều làm dân Á châu lo ngại là cán cân ngoại thương của Nhật : năm ngoái Nhật bán ra vùng Đông Á 4 tỷ 6 tiền xe hơi, vận tải, máy móc, và chỉ mua về bằng một nửa số tiền đó các nguyên liệu, thiếc, bắp ngô vv..

Các đô thị buồn ngủ của Á châu được Nhật bỗn làm tràn ngập với bộ mặt mới, giống như Đông kinh của họ. Một thương gia ở Đài Loan nói : « Không ai cạnh tranh nổi với những mại viễn cháo hàng của Nhật. Nếu suốt ngày họ bàn công chuyện

với mình, không xong, họ sẽ tiếp tục cả buổi tối ». Một thương gia Mã Lai nhận xét một cách cay đắng : « Cứ bao giờ tôi bảo người Nhật rằng giá hàng của họ bán cao quá, thế là bông ông ta có vẻ phạm một vài lỗi về tiếng Anh, và làm bộ không hiểu tôi nói gì ».

Lối phản ứng đó có khi vì các kinh nghiệm chua chát của họ, nhưng thường thì phản ánh đường lối tổ chức khuynh hướng làm ăn của người Nhật. Hãng Mitsubishi, hàng lớn nhất ở Nhật, còn thâu lượm tin tức các nơi « hay hơn cả cơ quan tình báo CIA » một công chierce ở Singapour nhận xét vậy. « Họ gửi tới 20 nhân viên Nhật để trông coi 1 vụ đầu tư. Cái gì họ cũng đọc kỹ, cái gì họ cũng ghi chú — « ngay cả những câu nói đùa rỡn trong các buổi họp ». Các công ty Nhật nổi tiếng là tiêu tốn rất nhiều tiền chỉ để chiếm lấy một phần nhỏ thị trường bán hàng, ấy mà nhờ vậy xe Toyota của họ chiếm 25% thị trường xe hơi Phi Luật Tân.

Các du khách hay doanh nhân ngoại quốc tới nước nào thường cũng bị hiểu lầm và mất cảm tình, nhất là nếu từ một nước thịnh vượng khác tới. Tại Nhật cũng vậy, hơn nữa người Nhật còn bị ám ảnh bởi các kỷ niệm thời Đại Chiến thứ 2.

Người Nhật lại còn mang tiếng là ngạo mạn và có tự ái chung tộc cao. Họ hơn cả người Mỹ về chuyện

## CUỘC XÂM LĂNG MỚI của Khối Đại Đồng Á



đi tới đâu cũng mang theo tất cả nước Mỹ đi theo, người Nhật đi tới đâu mang theo cả la ve, báo chí, rượu, quán ăn, chỗ giải trí và đầu bếp. Ông Bộ trưởng Kinh tế Thái Lan Bun-chana than : « Người Nhật lập cả một vương quốc của họ, họ chơi cầu với nhau ăn với nhau và đi học với nhau ở trường của họ ».

Người Nhật cũng chịu khó tự phê bình lắm. Trong một cuốn sách « Nước Nhật không mặt nạ », nhà cựu ngoại giao Ichiro Kawasaki đã cho rằng tánh ngạo mạn của người Nhật là do họ quá quan tâm tới đẳng cấp xã hội. Kawasaki viết rằng : « Người Nhật cảm thấy có mặc cảm tự ty đối với dân Âu Mỹ ; trong khi đó lại có mặc cảm tự tôn với dân Á Châu ». Nhà ngoại giao Kawasaki đó đã được bộ ngoại giao cho nghỉ việc sau khi xuất bản cuốn sách.

Bộ trưởng ngoại giao Nhật Kichi Aichi thì cho là người Nhật là dân hải đảo nên giao tiếp với mọi người hơi vụng về.

Ông Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đã đề nghị Nhật thực hiện một kế hoạch viện trợ kiểu kế hoạch Marshall cho Á Châu. Hiện nay chuyên viên và doanh nhân Nhật đang âm thầm đổ ồn ồn sang Indonesia, nơi mà các ông tướng cầm quyền một số lớn đã được huấn luyện từ quân đội Thiên hoàng khi chiếm đóng xứ này.

Expo 70 là bìa ảnh của thế kỷ

21 và cho ta cảm tưởng thế kỷ tới đây là thế kỷ của Nhật Bản. Không một nước nào đầy hy vọng tương lai như Nhật. Không nước nào đã phát triển mau như Nhật trong quá khứ. Trong 10 năm qua (1960-1969) nền kinh tế Nhật đã gia tăng gấp 4, và trong mười năm tới nó còn gia tăng gấp 3. Tổng sản lượng quốc gia Nhật đã vượt Anh Quốc năm 1967, rồi vượt Pháp năm 1968 và năm 1969 thì họ vượt cả Đức. Với tổng sản lượng quốc gia chừng 200 tỷ Mỹ kim, Nhật đang xếp hạng 3 trên thế giới về kinh tế, sau Mỹ (932 tỷ) và Nga Sô (600 tỷ).

Sự thành công của Nhật, lý do chính là do sự làm việc cần cù và chịu khó, với quyết tâm thành đạt của họ. Họ lại có tinh thần kỷ luật rất cao.

Với những yếu tố tinh thần đó, cuộc « xâm lăng kinh tế » của Nhật đang làm Á Châu hoảng sợ. Các nước nhược tiểu này đã học được bài học gì ?

(tài liệu báo Time)

• • •

Cái chính

Điều Hậu gặp Bồ Câu ngày đầu xuân con chó :

— Xin chia buồn với bạn, về vụ hỏa hoạn bừa qua ở nhà bạn.

— Cám ơn. Nhưng tôi xin cái chính. Thứ nhất, vụ hỏa hoạn đó ngày mai mới xảy ra. Thứ nhì, ở nhà anh chứ không phải ở nhà tôi.



## KHA TRẦN ÁC

### Một nghi vấn rùng rợn

Trên báo Độc Lập, Cát Anh tiếp tục mổ dể Thượng tọa Thích thiện Minh. Trong một lá thư gửi cho T.T Thiện Minh, Cát Anh đã nêu lên một nghi vấn rùng rợn. Đề bạn đọc thấy rõ tâm quan hệ của nghi vấn này, Đầu Gối cần tiết lộ. Cát Anh là bút hiệu của kiến trúc sư Nguyễn Hữu Đống, một lãnh tụ thanh niên phật tử đã từng cộng tác chặt chẽ với các Thượng Tọa Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh, và là lãnh tụ thanh niên duy nhất có chân trong Hội Đồng Cách mạng sau biến cố 1963. Như vậy Cát Anh không phải là một ký giả tầm pho, ăn ốc nói mò và T.T Thiện Minh không thể không giải đáp nghi vấn do Cát Anh nêu ra. Dưới đây, Đầu Gối trích một đoạn trong lá thư Cát Anh gửi T.T Thiện Minh:

#### «Thưa Thượng Tọa.»

«Biến cố tang thương khắp trên đất nước chúng ta. Tết Mậu Thân vừa qua, đặc biệt tại Huế đã in vào trí óc mọi người nhiều nghi ngờ.»

«Thân nhân của các nạn nhân bị chôn sống, giết chết hầu hết biết rõ từng thủ phạm, bởi vì họ là hàng xóm láng giềng quen biết. Bây giờ những thủ phạm đó đi đâu tất nhiên là đã biết. Và do đó người ta đã kết án đó là tội ác của Cộng sản. Cộng sản là tàn ác, ai cũng biết. Nhưng không ai chịu giải thích thèm tại sao CS lại tàn ác ở Huế hơn những nơi khác chúng đến trong tết Mậu Thân. Bất bù và giết chóc là việc làm nhanh chóng đầu cùn phải nhiều thi giờ.»

«Huế còn giữ lại một ít về phong

kiến, gai cấp và nhiều sự phân chia khác. Huế hơn hết là tượng trưng cho sức mạnh của Phật giáo hiện nay. Bản chất của Phật giáo là từ bi, đạo Phật được tượng trưng cho sức mạnh bất bạo động, sức mạnh bền bỉ vĩnh cửu của nực. Tại sao nơi thủ đô của Phật giáo, sự thù hận lại to lớn nhất đến nỗi, tại đây, những đồng bào này lại có thể vui vẻ chôn sống hàng loạt đồng bào kia.»

«Những bản án: phản cách mạng, mật vụ, tay sai chính quyền, CIA hàng ngày gán vào những kẻ mình không thích hay không thích mình, vi đủ lý do, đã thúc đẩy những bàn tay xúc đất càng mạnh hơn, đỗ lèn đầu nạn nhân lúc có dịp.»

«Ký giả Thùy Anh trong Độc Lập, và Trần Quang trong Tiếng Vang có nhắc lại trường hợp này với xác mắc của giới trẻ tuổi và tri thức ở Huế cũng có nhắc đến Th. Tọa.»

«Những người tham dự đấu tranh cũng như quan sát đều thấy rõ rằng người chỉ huy thực tế của các cuộc biến động hay thương lượng của Phật giáo từ 64 đến nay là Thượng tọa. Những cán bộ nòng cốt đều là người mà Thượng tọa đào tạo được, hoặc nằm trong hệ thống mà Thượng tọa trực tiếp điều khiển. Nhiều nhất là ở Huế, một vài tỉnh ngoài Trung nơi Thượng tọa đã từng cư trú và sau này là Saigon. Do đó, phương tiện đấu tranh cũng hầu hết ở trong tay Thượng tọa.»

#### «Kính thưa Thượng Tọa»

«Không dung di dung vào Thượng tọa, người mà những người có kinh nghiệm và dư luận cho rằng nguy

hiểm. Không phải vì thương yêu một tôn giáo mà tôi lại làm mất lòng Thượng tọa như thế. Người xấu ở xã hội này thiểu gì. Nhưng, như đã viết cái liên hệ to lớn của lực lượng Phật Giáo đến nền hòa bình, độc lập, dân chủ VN, buộc lòng tôi phải thưa với Thượng tọa.»

«Tô chúc hủy bản án cho Th. tọa, có luật sư Liêng tham gia lãnh đạo, đã cực lực phản đối nhà cầm quyền khi đã đề cái chõ đi cầu xá phòng giam lồng lầy tiện nghi nơi đó Th. tọa nghỉ ngơi vài tháng, vì sợ Th. tọa mệt (tin báo Chánh Đạo, phái đoàn vào thăm Th. tọa). Trong khi đó nhiều người đã hy sinh cho Thượng tọa, những người đã chết đã phải di xa, đang từ đây, đang lao công chiến trường vì tin tưởng Thượng tọa qua các cuộc đấu tranh. Ngay cả những người bị tù nặng vì không được Th. tọa công nhận khi ra tòa, bây giờ đâu cả rồi. Thượng tọa chắc không còn nhớ vì chưa bao giờ Thượng tọa nhắc tới, ngoài những lời thù hận.»

«Thượng tọa đã sướng quá, sướng đủ thứ, ai quen Thượng tọa cũng biết như vậy. Thượng tọa cũng biết như vậy. Thượng Tọa đã tạo ra xung quanh bao nhiêu gai thoại chẳng tốt đẹp gì từ ngoài Trung vào trong Nam. Ai biết nhiều về Thượng tọa đều rõ. Chính quyền chắc phải biết rõ hơn. Thượng tọa có tin rằng kẻ cắp quả tang lại có thể đấu tranh chính nghĩa tà tà với quan tòa không? nhất là các cuộc đấu tranh càng ngày càng tàn lụi. Đáng nghi lầm phải không Thượng tọa?»

Lối hành văn trong thư của Cát

Anh là lối hành văn cổ tinh mập mờ để ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, vì Cát Anh không thể nói rõ hơn, viết huych toet hơn. Riêng Đầu Gối thì hiểu thế này :

— Theo Cát Anh thì giới trẻ và tri thức ở Huế rất thắc mắc về vai trò của TT Thiện Minh trong biến cố tết Mậu Thân: Sở dĩ trong biến cố Mậu Thân, ở Huế, «đồng bào có thể vui vẻ chôn sống hàng loạt đồng bào khác» là do sự xúi xiêm xúi dục đưa đường chỉ lối, của một số người sở trường trong công việc gan cho người khác những tội là mật vụ, là CIA, là tay sai chính quyền, là phản cách mạng. Những người đó là ai, TT Thiện Minh không thể không biết!

— Nghi vấn thứ hai do Cát Anh nêu ra, là TT Th. Minh có thể là CIA, được CIA nuôi dưỡng cho no nê, sung sướng, để phá hoại ngầm phong trào Phật giáo. Chẳng thế mà Cát Anh viết : «T. tọa đã sướng quá, sướng đủ thứ. Thượng tọa có tin rằng kẻ cắp quả tang lại có thể đấu tranh chính nghĩa tà tà với quan tòa không? Nhất là các cuộc đấu tranh càng ngày càng tàn lụi. Đáng nghi lầm, phải không T. Tọa?»

Sau khi nêu những nghi vấn kề trên, Cát Anh đề nghị Thượng Tọa Thiện Minh hãy làm như T.T. Thích Trí Không (Trần Quang Thuận) «đi chu du ngoại quốc vài năm, để tóc, cởi áo, lấy vợ rồi trở về hàng ngũ lãnh đạo, đâu có muộn gì. Xuân sắc T.T còn lâu mới phai.»

Nghi vấn do Cát Anh nêu ra, cũng như đề nghị của Cát Anh đều đáng đồng tiền bát gạo lắm. Đầu Gối tha thiết mong T.T Thiện Minh sẽ lên tiếng. Giải đáp cho «chúng con» được nghe lời «đại từ đại bi» của Người.

### Lý

Phái đoàn hòa đàm Bắc Việt vừa tuyên bố tại Ba Lê: «Chúng tôi sẽ ngồi ở lại đây, cho mòn ghế của Hội nghị». Ăn miếng trả miếng, phái đoàn Việt Nam trả lời: «Các ông còn ngồi ngày nào, thì các ông còn thấy chúng tôi ngồi trước mặt các ông ngày đó. Mặc mớ gì hai phái đoàn không thi nhau ngồi mòn ghế của Hội nghị! Họ không có lý do để sốt ruột, đã có người khác đánh nhau thay họ,

chết thay họ, họ cứ việc ngồi đó đớp bit tết và đấu võ miệng. Họ đã áp dụng đúng lời dạy của TT Thiệu là «làm chính trị thì phải lỳ».

Kề ra thì Tổng Thống nhà ta lý thật. Cả nước đấu tranh tung bừng, Sinh viên học sinh đấu tranh Thương phế binh đấu tranh, Án Quang đấu tranh, Báo chí đấu tranh, nhưng càng đấu tranh thì T.T càng lỳ, càng thấy vững như kiềng ba chân, càng khoái là đằng khác.

Nhung cái lỳ của Tổng Thống cũng vẫn chưa phải là đệ nhất lỳ vì còn thua cái lỳ của Tổng Đoàn học sinh. Tổng Đoàn học sinh vừa quyết định tự ý lui ngày thi Tú tài lại hai tháng, so với ngày thi do Bộ Quốc gia giáo dục ấn định. Lỳ như rửa mồi gọi là lỳ! Chắc chắn ngày thi, các thí sinh sẽ bắt các giám khảo phải thi dùm họ, còn các thí sinh sẽ biến thành giám khảo, chấm các bài thi của các giáo sư giám khảo.

### Kém lỳ

Tuần qua, một số lớn các nhật báo đã định bản một ngày để ủng hộ cuộc tranh đấu của sinh viên học sinh. Một ông chủ nhiệm nhật báo nọ tả oán với Đầu Gối :

— Mình đâu có muốn định bản. Nhưng tôi ngán sinh viên học sinh lắm, mình không định bản, họ dám kết tội mình là «phản động» như báo Xây Dựng, họ hô hào tẩy chay mình thì mình hết đất sống.

Đầu Gối trả lời anh :

— Thế là anh kém lỳ. Thời đại này là thời đại của những người lỳ. Tổng thống Nixon là người lỳ. Tổng thống Thiệu là người lỳ. Cộng sản là người lỳ. Sinh viên học sinh là người lỳ. Thương phế binh là người lỳ. Chỉ có báo chí không lỳ, nên báo chí thua. Báo chí thiếu lỳ, nên tranh đấu nữa đời nữa đoạn, mới được nhử bỏ thi cho mấy ngàn ram giấy đã vội hí hùng, ca khúc khải hoàn. Báo chí hô hào người khác tranh đấu thì tài lầm, giỏi lầm. Nhưng khi báo chí tranh đấu cho bản thân, thì dở ẹt, vì báo chí nhất như thô đế, kém lỳ hơn ai hết. Chết là đáng kiếp. Còn tǎ oán nỗi gi.

**Monroe nường ấy xa rời !**  
Thời buổi này, nếu không lỳ thi ít nhất phải điên. Điên như Bùi Giáng

như Nguyễn ngu Ý vv. Như đã hứa kỳ trước, kỳ này Đầu Gối giới thiệu một bài thơ điên của Bùi Giáng. Chẳng hạn bài Marilyn.

### Marilyn

Chú binh ?  
Chinh thị là bù  
Chú hòa ?  
Chá vú chính lu bù cồn  
Lá hoa ô à oan hồn  
Cao thơm diên vĩ di tồn sinh ôi.  
Cây đèn cảnh đỗ lèn đời.  
Nàng trồng kiều mộc cây ngồi  
kè công  
Khéo khuyên kỳ mộng phiêu  
bồng  
Khuyên bao nhiêu lại tàn hồng  
bấy nhiêu  
Băng thiên tuyết địa thịnh triều  
Dặm khuya ngắt tạnh ô kiều  
nương ôi  
Monroe nường ấy xa rời  
Còn em Brigitte không lời Bardot

**BRIGITTE**

Nhờ các bạn cắt nghĩa bài thơ và tìm hiểu tâm trạng tác giả qua bài thơ này. Đây cũng thuộc loại «đó vui để chọc» mong các bạn hưởng ứng, cho đỡ buồn và tạm quên những dằn vặt của thời đại. Chẳng hạn câu «Monroe nường ấy xa rời, còn em Brigitte không lời Bardot» đoán rằng tác giả quả là tuyệt diệu. Tuyệt diệu vì nó hay mặc dầu mình không hiểu. Càng không hiểu, càng thấy hay. Các bạn đọc lại mà coi, thật là tuyệt cú mèo :

Monroe nường ấy xa rời  
Còn em Brigitte không lời Bardot  
Nếu là một thi sĩ tầm thường  
không điên, chắc sẽ viết :  
Monroe nường ấy xa rời  
Còn em Brigitte không lời pardon

### Ai ở đợ ?

Nhật báo Dư Luận sáp ra mắt, đăng quảng cáo trên các báo tên Chu Du. Đọc nội dung bài quảng cáo, độc giả đoán Chu Du chỉ có thể là Kha Trần Ác. Nhưng lời quảng cáo hơi rẻ tiền khiến bạn đọc nghi ngờ Chu Du không phải Kha Trần Ác. Đầu Gối xin trả lời :

— Các bạn tìm đọc Dư Luận sẽ thấy rõ Chu Du có phải là Kha Trần Ác không. Nhưng dù Chu Du có là Kha Trần Ác chẳng nữa,

một khi Kha Trần Ác đã đi ở đợt, thi đấy là một người khác, không phải họ Kha. Lập trường « ở đợt » của Kha Trần Ác như sau : Đã đi ở đợt thì không cần lý tưởng gì ráo, ai trả nhiều tiền thì mần, nhất là báo thương mại thì lại càng hay, vì — ở đợt cho báo thương mại đỡ mệt hơn là đi ở đợt cho báo có lập trường chính chí chính em lảng nhảng. Cho nên, nếu Kha Trần Ác là Chu Du đi ở đợt cho báo Dư Luận thì Kha Trần Ác cầu mong báo Dư Luận sẽ là một tờ báo thương mại thuần túy.

### Vua lỳ

Tuần qua, trong khi các báo định bản một ngày đề ủng hộ cuộc tranh đấu của sinh viên thì hai đại nhợt báo Chính Luận, Hòa Bình không định bản. Tổng hội Sinh viên bèn gửi một lá thư cho hai ông chủ nhiệm Hòa Bình và Chính Luận, nguyên văn như sau :

**TỔNG HỘI SINH VIÊN SAIGON**

Kính gửi : Ông Chủ nhiệm qui báo Hòa Bình, Chính Luận.

«Kính thưa qui vị,

«Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm tạ của THSV Saigon đối với riêng hai vị chủ nhiệm và qui vị trong hai nhật báo trong lập trường ủng hộ cuộc tranh đấu chính đáng của toàn thể Sinh viên học sinh toàn quốc mặc dù cách thế ủng hộ hoàn toàn không giống với tất cả các báo khác nghĩa là không định bản ngày 3-6-70. Chúng tôi cũng đồng ý rằng việc làm đó để lịch sử báo chí và nhân dân phán xét, mặc

dù rằng trong giai đoạn hiện nay có nhiều dư luận bất lợi cho qui báo.»

«Hơn nữa qui báo chỉ xác nhận không đồng ý về cách thế ủng hộ chứ không nhầm vào mục đích trực lợi vào ngày mà các báo khác định bản. Do đó chúng tôi trong tinh thần xây dựng và thành thật hoàn toàn, chúng tôi xin đề nghị qui báo nhất là 2 vị chủ nhiệm dành hoàn toàn số tiền lợi nhuận trong ngày qui báo «độc quyền xuất bản» giúp Tổng Hội SV Saigon. Điều đó đã chứng tỏ sự hy sinh lòng với tất cả các báo khác mà lại còn làm sáng tỏ lập trường của qui báo nữa.»

«Chúng tôi mong mỏi đề nghị của chúng tôi sẽ trở thành quyết định của ông chủ nhiệm hứa giúp đỡ cụ thể quỹ tài chánh đang eo hẹp của chúng tôi, đại diện chính thức cho Sinh viên Saigon.»

«Sau cùng chúng tôi cũng xác nhận lại sự cảm ơn của chúng tôi và tin tưởng lập trường ủng hộ cuộc tranh đấu chính đáng của SVHS của quý báo sẽ không thay đổi.»

Kính xin chúc quý báo tiến mạnh.  
T.M Tổng hội sinh viên Saigon  
Phó chủ tịch

Đoàn Văn Toại  
(ký tên và đóng dấu)

Hai nhật báo bèn trả lời, nguyên văn thế này :

«Hai nhật báo Chính Luận và Hòa Bình, sau khi nhận được lá thư trên đây, đã dự định sẽ tiếp xúc với Ông Đoàn Văn Toại. Phó

Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn đề tim hiểu rõ vấn đề, hoặc nếu không được, sẽ phúc đáp bằng thư riêng. Nhưng sau đó thấy là thư trên đã đồng thời được phổ biến trên báo chí vì vậy Chính Luận và Hòa Bình buộc lòng phải xin phép bạn đọc mượn luôn trang báo để công bố phúc thư.»

«Về vấn đề xuất bản ngày 3-6-70, hai nhật báo Chính Luận và Hòa Bình chỉ hành sử quyền tự do báo chí vấn đề «độc quyền» đặt ra trong lá thư nếu có thì chỉ là vấn đề «chống lại độc quyền sử dụng báo chí cho bất cứ mục đích nào do bất cứ thế lực nào chủ trương kề cù thế lực Cộng sản hay Chính quyền» và bởi vấn đề đặt ra như thế cho nên khi xuất bản ngày 3/6 Chính Luận và Hòa Bình đã sẵn sàng đón nhận mọi dư luận cả «hữu lợi» lẫn «bất lợi» với hy vọng sẽ trưởng thành thêm trên đường tranh đấu cho lý tưởng tự do dân chủ.»

«Vấn đề lập trường của hai nhật báo Chính Luận và Hòa Bình, ngay trong vấn đề Sinh Viên, hàng ngày đã được thể hiện và tự thấy không có chuyện gì phải đặt ra cả.»

«Về vấn đề tiền mà là thư đã nêu lên, hai nhật báo Chính Luận và Hòa Bình từ lâu vẫn hằng cố gắng góp phần nhỏ mọn của mình vào công tác có tính cách xã hội của nhiều đoàn thể. Nhưng riêng trong hoàn cảnh và điều kiện như đã đặt ra trong lá thư, Chính Luận và Hòa Bình tự thấy rất tiếc không thể đáp ứng, trước hết là vì danh dự của tập thể Sinh Viên, sau hết là vì uy tín của báo chí.»

«Hai nhật báo Chính Luận và Hòa Bình mong mỏi rằng lá thư mà hai báo đã nhận được và một vài đồng nghiệp đã công bố chỉ là ý kiến của một cá nhân, không phải là ý kiến chung của Tổng hội SV. Và được như trong trường hợp này thì Ch. L và Hòa Bình yêu cầu Tổng hội SV coi như đã không có luôn phúc thư của chúng tôi.»

Đọc lá thư và bài trả lời, Đầu Gói xin hỏi bạn đọc :

Cả hai bên đều là lỳ, nhưng ai lỳ hơn ai, ai xứng đáng là vua lỳ trong vụ này ? Sinh viên hay hai đại nhợt báo ?

- TẤT CẢ THẦN TƯỢNG BỊ ĐẬP ĐỒ
- TẤT CẢ TÔN GIÁO ĐỀU KINH HÃI
- TẤT CẢ BẠN TRẺ ĐỀU BÚT XIÈNG

**ĐỌC :**

## TÍNH DỤC VÀ HON NHÂN

VANCE PACKARD — LÊ THÀNH TRÍ (dịch)

**SỐNG**  
XUẤT BẢN

ĐÃ CÓ BÁN KHẨP NƠI



## Thi đua cứu nguy kinh tế tài chánh

● LƯU DÂN

đồng thời nghe đâu một nhóm Dân Biểu trong đó có nhà DB «vua xuống đường» cũng đang ngày đêm gọt đẽo cho dự luật sắp ra đời của mình.

### Nội dung 3 dự luật cứu nguy kinh tế tài chánh có những gì ?

Cho đến nay, dự luật của 28 DB đồng tác giả mà DB Phan huy Đức là nòng cốt được xem như là khép kín bao vì những biện pháp mà dự luật này đưa ra.

Sau 27 tháng thai nghén với nhiều lần sửa đổi, DB Phan huy Đức trong buổi nói chuyện trước các nhà tư bản thuộc phòng Thương Mại và Công kỹ nghệ Saigon đã chính thức trình bày 4 mục tiêu chính của dự luật :

— **TÀI PHẦN LỢI TỨC Q.G.** Theo dự luật này, tất cả mọi người già trẻ bé lớn đều được hưởng bảo hộ qua việc mang đồi 1.000đ hiện hành để lấy 1.000 bạc mới mà giá trị bằng 100.000đ bạc cũ. Đồi từ 1001 đồng trở lên thì phải theo giá biếu 1 đồng mới ăn 100 đồng cũ, nhưng nếu số tiền đồi trên 5000 bạc mới thì phải gửi vào Ngân Hàng.

— **BÀI TRỪ THAM NHÜNG.** Với việc sử dụng bút tệ cho mọi vụ thanh toán lương bổng, công xá, các dịch vụ thương mại..., DB Phan huy Đức cho rằng nạn tham nhüng sẽ giảm bớt.

→

**— CHẶN ĐÙNG LAM PHÁP.** Dự luật chỉ cho phép mỗi người chỉ được giữ tối đa 5.000 bạc mòn, số tiền còn lại phải ký thác vào ngân hàng hay ngân khố, vì thế nạn lạm phát sẽ bị ngăn chặn.

**— PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC GIA.** Chính phủ sẽ sử dụng số tiền mà Ngân hàng Quốc Gia ứng trước để dùng vào việc thực hiện các đại công tác nhằm vào mục tiêu ích quốc lợi dân như trang bị hạ tầng cơ sở kinh tế, hữu sản hóa dân nghèo, chỉnh trang lãnh thổ, khẩn hoang, cơ giới hóa nông thôn...

Dự luật của DB Phan huy Đức xem chừng rất được các giới có lợi tức thấp kém, suốt đời cùi tay làm hám nhai lưu ý với nhiều cảm tình đặc biệt vì cho đó là cơ hội ngàn năm một thuở để họ thoát khỏi cảnh nghèo túng từ bao năm rồi. Ngược lại giới tư sản tổ vê vê cùng bức dọc, diễn hình là trong buổi trình bày dự luật tại Phòng Thương mãi và Công kỹ nghệ Saigon, bài thuyết trình trong 15 phút của DB Đức được một nhà tư bản chỉ trích sát ván trong suốt 45 phút không chừa một chỗ nào. Người ta có cảm tưởng giới giàu có đang tung ra hàng đồng bạc để thuê mướn các kinh tế gia, các tay có quyền thế; làm sao để đậm tan dự luật này vi theo họ DB Đức muốn trước đoạt đồng tài sản kinh sủ do mồ hôi nước mắt của họ tạo ra.

Trong khi đó Hành pháp cũng nỗ lực vận động để dự luật xin đặc quyền về kinh tế tài chính trong 5 tháng có thể được Hạ viện thông qua vào giữa tháng 6-70 này.

Đề « chấn chỉnh nền kinh tế và tài chính quốc gia », Hành pháp yêu cầu Quốc hội ban đặc quyền trong những lãnh vực lập quy đê Hành pháp toàn quyền quy định việc điều hành các thị trường hối đoái, chứng khoán, sản phẩm, vàng, đồng thời toàn quyền án định các điều kiện đầu tư, sự điều hành các khu quoc doanh, khu kỹ nghệ... Hành pháp cũng hứa hẹn sẽ nâng cao mức sống dân nghèo bằng cách thành lập các quỹ Dân Tộc Tương

**PHẠM MẠNH CƯỜNG.** Muốn gặp Lý đại Nguyên, xin đến tòa soạn vào sáng thứ sáu mỗi tuần, sau 10 giờ. Lý đã đọc thư, gấp sẽ thảo luận sâu rộng. Mến

**TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC.** Linh Thanh là Nguyễn công Thanh. Nhưng cứ đề Linh Thanh có lẽ thư cũng sẽ tới. Thanh đang hành quân ở Cẩm Bốt chắc phải lâu lắm mới nhận được thư cháu.

**LÝ THANH.** Ngọc đã viết thư cho em. Vậy em nhận được chưa, cho biết,

Tro, các cơ sở sản xuất do quân cai, phụ trách. Hành pháp cũng cam đoan rằng sẽ không đặt thêm các sắc thuế mới mà chỉ sửa đổi thuế suất căn bản và phương thức đánh thuế của các sắc thuế hiện hữu.

Khối Xã hội Hạ viện với 18 DB cũng tung ra dự luật « Phục hưng Kinh tế và Tài chính Quốc gia » ngày 26/5/70 để thi đua với dự luật của Hành pháp. Ngoài những biện pháp nhằm tiết kiệm chi tiêu quốc gia như giảm quân số phát triển Nhân dân tự vệ, giảm các chi phí điều hành trong công sở, giảm các tiện nghi dùng cho viên chức lãnh đạo, hợp lý hóa guồng máy hành chính, tăng cường kiểm soát để gia tăng hiệu năng, giảm nhân viên... dự luật cũng dự trù cho phép Tổng thống được ban hành các sắc lệnh có hiệu lực hủy bỏ, sửa đổi hay thay thế luật lệ hiện hành trong vòng 5 tháng. Nhưng dự luật lại không đồng ý cho Hành pháp đặt thêm thuế hay tăng thuế đồng thời áp dụng chế độ cưỡng bách lao động để tăng giá sản xuất, sung công tài sản thu đắc quá đáng để phát mãi.

### Câu chuyện sẽ ngã ngũ ra sao ?

Chỉ trong nội tháng 6 này các dự luật cứu nguy kinh tế tài chính sẽ được công khai mang ra mổ xẻ tại Quốc Hội. Dự luật của DB Phan huy Đức thì đã đệ nạp từ 27 tháng nay, còn các dự luật của Hành pháp và của khối Xã hội Hạ viện thì đều có kèm theo câu « yêu cầu được thảo luận và biểu quyết theo thủ tục khẩn cấp ».

Cũng như những lần thảo luận và biểu quyết trước, lần này chiến dịch Trần hưng Đạo cũng đang được tổ chức mạnh mẽ tại hậu trường Hạ viện với giá một lá phiếu nghe đâu từ nửa triệu trở lên.

Ai cũng thấy rằng hiện tình kinh tế tài chính quả là nguy ngập và muốn đổi phó kịp thời với những biến chuyển, không thể không dành đặc quyền cho Hành pháp được. Hầu hết các DB và Nghị sĩ đều nghĩ rằng có lẽ Quốc Hội phải dành cho Tổng thống một vài đặc quyền nào đó về kinh tế tài chính trong lúc này. Nhưng những đặc quyền này rộng hẹp

ra sao, giới hạn đến đâu thì vẫn cần còn nằm trong vòng mặc cả thương lượng.

Có một số DB và Nghị sĩ đòi hỏi nội các phải cải tổ thế nào để khả dĩ mọi người có thể tin tưởng vào khả năng của các nhân viên trong chính phủ mà giao nộp cơm túi tiền minh của cho họ.

Trong khi đó, mặc dù dự luật của DB Phan huy Đức được các giới có lợi tức thấp kém chú ý, nhưng những biện pháp táo bạo nhằm phân chia lại tài sản quốc gia đồng thời hạn chế phần nào sự chi tiêu của các nhà đại tư bản xem chừng đang bị giới này tìm mọi cách để dim xuống tận bùn đen. Những so sánh về kỹ thuật pháp lý của dự luật được các nhà tư bản thuê chuyên viên tìm tòi khai thác triệt để để chế riệu.

Những cải đổi mà dự luật nhằm mang tới đụng chạm đến quyền lợi của giới tư sản được họ viện dẫn luật pháp ra để che là vi hiến vi luật.

Người ta có cảm tưởng rằng dự luật của 28 DB thực ra chỉ do DB Phan huy Đức một mình gọt đẽo, những DB kia chỉ cùng ký tên vào cho vui và DB Phan huy Đức dù với thiện chí muốn làm một sự thay đổi nào đó trong xã hội từ lãnh vực kinh tế nhưng rồi ra át hẳn dự luật của «ông già cõi độc» kia sẽ chỉ là một giấc ơ ngắn của những người nghèo khổ hiện thời có những trở ngại to tát mà dự luật không thể vượt qua được.

Về dự luật của khối Xã hội, những biện pháp cũng khá táo bạo như cưỡng bách lao động, sung công tài sản thu đắc quá đáng, giảm chi... đã thể hiện lập trường tiến bộ cố hữu của khối này; nhưng việc không cho phép tăng thuế, điều mà Hành pháp vẫn thèm thuồng trong khi khối Xã hội chỉ là khối thiểu số tại Hạ viện thì ai cũng có thể tiên đoán kết quả như thế nào rồi.

Cuối cùng, Hành pháp thế nào cũng đạt được phần lớn những đặc quyền mong muốn vì bao nhiêu lần biểu quyết tại Quốc hội đã chứng minh điều đó. Nhưng dù sao những biện pháp mà các dự luật khác đề ra chắc chắn cũng có nhiều điều hữu ích, có thể áp dụng được, sẽ được Quốc hội và cả Hành pháp lưu ý trong khi đi tìm một con đường để cứu nguy nền kinh tế tài chính hiện thời.

## Trả lời bạn đọc

**MỘNG TÚ.** Không có khoản tiền nào dành trả nhuận bút cho thơ. Còn báo biếu, nếu tiện xin cô ghé tòa soạn lấy mỗi tuần. Nếu gửi qua bưu điện chúng tôi chỉ có thể gửi số nào có bài của cô.

**THƠ KHÔNG ĐĂNG**  
Vũ thế Học, Trần thu Đặng, Đà  
Hanh, Kha Ly.

**THƠ SẼ ĐĂNG**  
Trần bách Thuy, Vũ thi Lăng  
Tưởng, Bùi văn Xiêm, Phạm Lê  
Trần Duyên, Mộng Tú.



## ĐẠI DIỆN ĐÚNG MỨC

— È, ông Kêu, báo đăng sao đó  
Dân Biểu nào méo mó vậy a ?  
Dám đi « chim » vợ người! ta  
Sống trong chính thể Cộng Hòa ngô ghe !  
Bạn trí thức ngứa nghề ghét quá  
Toàn tính trò bậy bạ gì đâu  
Tai nghe tai cũng thấy rầu  
Điếc nón đất nước có chầu mất luôn !

— Thời chí Tám, chí buồn chí vậy ?  
Hãy bỏ qua chuyện ấy cho rồi  
Mấy ông Dân Biểu nhà tôi  
Có quyền « bắt khẩu » thành thot vô cùng

— Bất thì bất, bộ khùng sao hả  
« Chim » vợ người, thằng « chả » mắc tot  
Đại gì, đại cái cù loi  
Cậy quyền đại diện thết thoit làm càn !

— Kìa chí Tám chí càng tức giận  
Càng tỏ ra nông cạn, hép hót  
Đêm năm chí nghĩ mà coi  
Có ai đại diện tuyệt vời thế đâu ?  
Vợ thiên hạ âu sầu lẻ bóng  
Chồng sỉ quan trú đóng đồn xa  
Dĩ nhiên Dân biều hào hoa  
Nhào vô đại diện, ấy là thương dân  
Đá đại diện phải cần đại hết  
Vậy mới là đoàn kết hiều không  
Vợ người tay ấp tay bồng  
Chính là đại diện anh chồng đó nghe !

— Ông lý luận ngang phè khó ngửi  
Tui mà súng tui chửi chết cha  
— Ấy thôi, tôi quyết xin bà  
Bà ra Quốc hội vỗ, la tha hồ  
Phải khôn kéo nứa mắt đờ.

TÚ KÊU



# NHỮNG GIAI THOẠI VỀ VĂN NGHỆ SĨ TIỀN CHIẾN CỦA HÀ NỘI HÔM NAY

KIM NHẬT viết

L.TG : Đây là những chuyện gop nhặt do những người từ bên kia chiến tuyến kể lại.

Có người là văn nghệ sĩ, có người là cán bộ, là sinh viên, học sinh v.v... hoặc đã từng sống chung, công tác chung, hoặc tiếp xúc nhiều lần, hoặc chỉ nghe tên biết tiếng, mà chưa bao giờ gặp mặt. Trụ trung họ là chung nhân cho những văn nghệ sĩ tiền chiến như : Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Hoàng Cầm, Nguyễn Hồng, Thanh Tịnh v.v... hiện đang sống tại Hà Nội hôm nay.

K.N. tôi chỉ làm công việc lưu tâm ghi lại giới thiệu với các bạn. Do đó, những giai thoại này tự nó, nó mang tính chất « tin tức sinh hoạt văn học nghệ thuật », không là thứ tài liệu tuyên truyền cho chế độ này hay chế độ khác. Bởi đó không là công việc của chúng tôi.

Xin các bạn hiểu cho.

K.N.

## Nguyễn Tuân trả thù Phan Khôi

Tháng 10-1955, nhân có một ý kiến không biết của ai, đề nghị nên tổ chức 1 buổi nói chuyện về nhà văn Lỗ Tấn vào ngày qua đời của ông ta. Trong 1 buổi họp mặt của mấy ông « cai văn nghệ », « Lê nin Nguyễn Tuân » liền mang ra bàn và đề nghị chỉ định cụ Phan Khôi làm thuyết trình viên.

Nguyễn Lỗ Tấn là một nhà văn cách mạng Trung Hoa, mất vào năm 1936, nhưng sau này Mao và Đảng Cộng Sản Trung hoa đề cao, tôn làm « văn hào vĩ đại của nền văn học vô sản Trung Quốc ». Cho nên, ông cai Nguyễn Tuân, một ủy viên Ủy Ban Thường Vụ Hội Nhà Văn và cũng là Đảng ủy viên Đảng Hội Ủy Nhà Văn, vừa muốn

« đây điêm » với Đảng, vừa nhận cơ hội hành hạ cụ Phan Khôi, trả thù cái vụ « cai văn nghệ » và « cai lý văn nghệ » trước đây là giao cho cụ Phan thuyết trình.

Kể bắn ra người tán vào, nhưng sau cùng thì tất cả đều đồng ý giao cho cụ Phan Khôi như đề nghị của Nguyễn Tuân, vì cụ Phan là nhà văn lão thành, niên trưởng của làng văn Hà nội.

Hoàng Cầm được giao nhiệm vụ mời và « ngỏ ý » trước với cụ Phan bởi trong hàng « cai », cai Hoàng Cầm là người chơi thân với cụ Phan nhất. Cụ Phan hăng hái nhận lời ngay, bắt đầu đi vào thư viện tham khảo sách vở, nghiên cứu về nhà văn Lỗ Tấn để viết bài thuyết trình.

Còn hai hôm nữa là đến ngày

thuyết trình. Hội Nhà Văn một mặt đánh thư mời quan khách nào ủy viên Trung Ương Đảng, nào trí thức khoa bảng Hà nội, nào các đoàn thể bạn, còn mời cả vài nhà văn nhà báo Trung Hoa đỗ và tùy viên sứ quán Bắc kinh. Một mặt phải Hoàng Cầm tới nhà cụ Phan ở đường Lý thường Kiệt yêu cầu cụ mang bài thuyết trình tới trình diện với Ủy Ban thường vụ hội để « tập thể » gop ý kiến « xây dựng đề tài » cho « phong phú » hơn.

Nghe Hoàng Cầm trình bày, cụ Phan đáp chát ngay :

— Thi bảo mang bài tới cho mấy anh kiêm duyệt trước có phải vừa gọn vừa rõ hơn không ? Việc gì phải làm màu « gop ý kiến » với « xây dựng đề tài » ? Vừa thời chử ! Cái hạng en ly này đâu phải thằng lớn thằng nhỏ nào cũng bắt nạt, hoành họé được đâu. Có giỏi sao không tự viết lấy mà thuyết trình đi.

Hoàng Cầm cười hì hì không nói gì. Tuy nhiên cụ Phan cũng thừa hiểu rằng chế độ này do Đảng lãnh đạo tuyệt đối. Bất kỳ việc lớn việc nhỏ gì cũng đều phải có ý kiến lãnh đạo của Đảng, do Đảng quyết định. Phát biểu ý kiến cũng phải phát biểu đúng theo đường lối Đảng, đúng theo khuôn mẫu lý luận của đảng, bằng khác đó thì... khó sống nổi.

Nhưng vốn là con người bộc trực, phóng thoảng, quen nếp sống tự do, cụ Phan đâu chịu được cái kiểu cách đó. Cụ bảo thèm với Hoàng Cầm :

— Anh về nói lại với họ. Tôi thuyết trình thì tôi chịu trách nhiệm. Hay dở gì là chuyện của

Hoàng tôi. Người ta có khen chê gì là khen chê tôi, không mี cái mỉu gi đến họ. Tôi không đến, cũng không đưa bài cho họ kiểm duyệt đâu. Nhưng nào đến giờ thuyết trình, tôi...

Hoàng Cầm phải năn nỉ mãi và đi nhác lại về nguyên tắc rõ ràng, lè lối làm việc của Đảng đặt ra, mọi người bắt buộc phải tuân theo, cực chẳng đã cụ Phan phải nhường bước :

— Thôi, được rồi ! Anh mang bài này đưa cho họ xem. Thế đủ rồi. Tôi không tới. Chiều mai tôi sẽ tới lấy bài lại.

Chiều hôm sau, khi cụ Phan đến lấy bài thuyết trình về thì Nguyễn Tuân và Hoài Thanh chặn cụ lại ở văn phòng chất vấn điều này, bạch hỏi điều kia, bắt cụ phải sửa đổi điều nọ.

Cái chuyện đụng độ giữa ông cụ lý văn nghệ Phan Khôi và 2 ông cai Nguyễn Tuân, Hoài Thanh như thế nào không ai rõ, chỉ thấy sau đó cụ Phan viết bài « Phè bình lãnh đạo văn nghệ » nêu lại trường hợp này một cách bức dọc, vừa giận vừa khinh trên báo Nhân Văn GIAI PHẨM MÙA THU :

« ... Lỗ Tấn thông hiểu chủ nghĩa Mác lamar, nhưng trong văn chương của ông không hề dùng danh từ Mác xít, mỗi khi đọc làm tôi nhớ đến con tằm : con tằm ăn đậu rồi nhả ra tơ, nếu nhả đậu thì không phải là con tằm. »

Nguyễn Tuân hoạnh hoạc, bắt bẻ cụ Phan, viết như thế là định ám chỉ ai, phải bỏ ngay đoạn đó khi đọc bài thuyết trình. Cụ Phan nói dối :

— Tôi ấy làm lạ, tại sao tôi có tâu địa xóm lá đến nỗi khi nói phải ám chỉ ai mới được ?

« ... Ông Nguyễn Tuân và ông Hoài Thanh đều là nhà văn nổi tiếng, tôi không nói các ông không có thẩm quyền về nghệ thuật viết văn. Nhưng các ông có nghệ thuật của các ông, còn tôi có nghệ thuật của tôi. »

Và khi đọc, cụ đọc nốt. Nguyễn Tuân quyết trả thù làm nhục cụ Phan chơi, ai ngờ bị cụ Phan chơi lại « thằng cẳng ».

## Ấn tình giữa đảng và Nguyễn Tuân

Dù sao, Nguyễn Tuân cũng là cán bộ lãnh đạo văn nghệ của Đảng. Tuy không thể nào suy bi được với Tố Hữu (lãnh tụ ủy viên Trung Ương Đảng rồi Bí thư trong Ban Bí Thư Trung Ương Đảng, hoặc như Huy Cận, thứ trưởng Bộ Văn Hóa, ngồi cao vời vo, bởi vì hai nhân vật đó. Tố Hữu là đảng viên từ trước những năm 1940 và Huy Cận mang danh là một ủy viên trung ương Đảng Dân Chủ do Dương Đức Hiền làm Tổng Bí thư nhưng thực ra Huy Cận đã là đảng viên Cộng Sản từ thời 1940 được ngày trang « biệt phái » sang « nằm vùng » lãnh đạo ngầm Đảng Dân Chủ, dù vậy trong hàng cai văn nghệ, Nguyễn Tuân nào đã thua ai ?

Vừa về Hà Nội, Nguyễn Tuân liền sرم già da vàng, sơ mi quần tây đúng mốt, cravate, veston đẹp đẽ, đầu chải bóng mượt như cái thuở ăn chơi tiền chiến. Thoát chốc, cái lè phè, bè bối, áo nâu, dép Bình Trị Thiên của thời kháng chiến gian khổ biến mất.

Nhân dịp có cuộc hội nghị Hòa Bình thế giới họp tại Helsinki, Phần Lan, 1955, Nguyễn Tuân liền được chọn làm một nhân viên trong phái đoàn. Suốt chín năm kháng chiến ở trong rừng tha hồ thèm phở, vừa về Hà Nội, ăn phở cũng chưa được bao nhiêu, chưa đã thèm, sang Phần Lan không quen với cung cách sang trọng, lỉnh kỉnh kiểu ngoại giao quốc tế và có khẩu vị lạc điệu nhạt nhẽo, bánh mì bánh lạt, ma-gi không thỏa mãn nổi những cái dạ dày toàn hơi hướng cơm và nước mắm nên Tuân cũng mấy đòng chí của mình, chiều chiều kéo nhau ra bờ hồ vừa ngâm cảnh vừa than van về cái sự nhò Phở.

Tháng 5 năm 1957, sau cuộc cải cách ruộng đất, bao nhiêu ruộng đất cấp cho dân cày vài năm trước đây, Đảng gõ tay dân lấy lại hết cho vào hợp tác xã do Đảng quản lý. Rồi chế độ kiềm soát nhân khẩu, cường bách lao động ban hành. Nền kinh tế mậu dịch quốc doanh tập trung vào nhà nước, tất cả mọi nghề làm ăn, sinh nhai đều ghép vào các hợp tác xã, không có chuyện bán lẻ, bán tư, không có chuyện cạnh tranh. Đảng kiềm soát, phân phối hết.

Từ lúc ấy trở đi, những loại phở gánh, xe phở bán rong đều đầu no, cũng như những tiệm phở ngon nổi tiếng gần nơi Tuân ở cũng bị dẹp quách, tập trung đến một nơ xa. Muốn ăn phở đầu phải là một chuyện dễ. Phải đến « Hợp tác xã phở » phải mua phiếu ở quầy, phải chờ đến phiên... ôi chao là cả 1 kỷ công, khổ nhọc vất vả, hao không biết bao nhiêu « ca lồ ri » mới xơi được một tô phở tái.

Huống hồ lúc ấy, trên toàn miền Bắc cơn trộn ngô khoai còn không có đủ ăn, dân chúng phải ăn rau trứ bùa. Đảng bèn cấm mọi người không được lấy gạo làm quà bánh. Phở lại càng cao giá thêm.

Một sáng, Nguyễn Tuân lò dò đi ăn phở. Từ nhà đến Hợp tác xã Phở quá xa, không có xe đạp Tuân đành cuốc bộ, Hì hò hì hục, mồ hôi mồ kê ra ướt áo. Chán lại mồi, đến nơi thì... hết phở. Vì Tuân đến muộn. Hăng hচc hangle phở, hàng nào cũng bão hét. Cố cạy gỡ, Tuân hỏi đến xương nấu nước dùng cũng không còn.

Tuân lại cuốc bộ thất thểu về nhà, vừa đi vừa úc. Về đến nhà mệt thở chảm ra hơi, Tuân bèn ngồi vào bàn viết ngay một cái tùy bút « phở » và tung lên báo Văn do Nguyễn công Hoan làm chủ nhiệm, Nguyễn Hồng làm thư ký tòa soạn đăng hai kỳ liền vào số ra mắt 1 và 2 ngày 10-5 và 17-5-1957.

Trong tùy bút Phở, vào đầu Tuân nhắc lại cái lúc sang Helsinki, dân Phần Lan sống sung sướng ra sao, thừa thãi, sang trọng ra sao, nhưng ở đó không có Phở làm người nào ăn cũng kèm ngon vì nhờ Phở. Kế đó là tả cách nấu phở, bàn về nghệ thuật nấu phở, nghệ thuật

## Cáo lỗi

Vì tác giả bị đau, « HỒI KÝ CỦA NGƯỜI BIẾT QUÁ NHIỀU » phải tạm gác 1 kỳ. Thành thực cáo lỗi cùng bạn đọc.

ĐỜI

hướng thức phở. Cuối cùng là tâ hai cô học sinh cấp ba vào ngồi ăn phở, lấy gương soi lẩn cho nhau để xia rǎng, cạy rau mùi dính trong kẽ rǎng, khen phở hàng này ngon và hỏi không biết Hồ chủ tịch và lãnh tụ Đảng có thích phở không?

Đúng là Nguyễn Tuân xỏ lá muôn chửi Hồ chủ tịch và các lãnh tụ Đảng không biết ăn phở, không biết thường thức cái món quốc hồn quốc túy ngon nhất tràn đời, như vậy là dại mà còn có tội làm cho nền phở ở miền Bắc tan lui, đè Nguyễn Tuân không được ăn phở.

Đảng khó chịu về cái sự «PHỞ» này, liền chỉ thị cho mấy anh cai khác vốn là bạn bè của Nguyễn Tuân như Tô Hoài, Bùi Hiền, Vũ tú Nam v.v.. mở một chiến dịch «chơi Nguyễn Tuân» cho biết thân. Mấy ông cai này mở thêm trên báo Văn Học một tiết mục mới :NGƯỜI DỌN VƯỜN. Mục này giống như mục «Phú de Giao chí» của báo CON ONG, nhốt cái đám chính khứa người ngợm. Nhưng mục NGƯỜI DỌN VƯỜN mở ra không phải đe «nhốt» mọi người mà chỉ «nhốt» riêng Nguyễn Tuân.

Tuần nào, NGƯỜI DỌN VƯỜN cũng lôi ra mà đả thảng cẳng, bới móc tất cả các tác phẩm, bài viết của Nguyễn Tuân, nào là sai văn phạm, văn bút thành cú, dùng chữ như học trò cấp một, bài này nhạt thếch, bài kia tư tưởng lệch lạc, cầu an hưởng thụ v.v...

Nguyễn Tuân bị đả đến tối mắt tối mũi mà không dám u e phản ứng gì hết. Đành nuốt hận ấm ức một mình.

Nhân dịp ông Hồ kêu gọi một cái «Tết trồng cây» để Hà nội thêm đẹp ra, vịnh vào đó Nguyễn Tuân liền viết một bài tuy bút «CÀY HÀ NỘI» đăng trên báo VĂN tháng 8-1957 để trách, để tâ oán Đảng. Xin trích ra đây một đoạn :

«... Con người ở đây ít chú trọng đến cây... Ở đây con người đối với con người cũng chưa đủ mức chú trọng nói chi đến truyện cây cối... đối lúc nhớ đến người nọ thì chỉ quen nhớ những cái lúc họ đánh đồ hoặc đánh vỡ một cái gì v.v...»

Cứ luận điệu đó, toàn bài Tuân đe lô cái ý nghĩ dấu bên trong là

vừa trách Đảng quên mất công lao của người kháng chiến vừa thiếu ý thức văn hóa dân tộc.

Thấy Đảng không nói năng gì lại nhẫn vào lúc chiến dịch sửa sai được nhà nước cỗ vỗ rầm rộ, tưởng bở, Nguyễn Tuân bèn viết ngay 1 bài «Phê bình nhất định là khó» đăng trên báo Văn số 23 ngày 10-11-1957 chè những cán bộ chính trị của Đảng còn non tay lại hách dịch, chính luôn cái đám cai vàn nghệ Người Dọn Vườn và dạy họ cho họ biết phê bình khó hơn sáng tác, nó có tính chất sáng tạo, chứ không phải muốn nói, muốn chè gì cũng được.



Thế là Nguyễn Tuân hổ to. Ai đòi sống giữa Hà Nội mà dám « chơi » Đảng, dù « chơi » bằng văn chương thì họa có là uống thuốc liều.

Cho nên sang năm 1958, vừa ăn Tết vào, Nguyễn Tuân bị một chiến dịch kiểm thảo, kiểm thảo trong Đảng, kiểm thảo ngoài Đảng, bị « đấu tố » tại bởi trưởng đầu phái đi tù lên Tây Bắc, cải tạo lao động nhưng may, chỉ bị khai trừ ra khỏi Đảng sáu tháng, bị tuột mất chức ủy viên Hội Nhà Văn, bị cho ra rìa trở thành một Phó thường dân thôi.

Rồi sau đó còn phải « phản tinh », ăn năn hối lỗi với Đảng, xin lỗi Đảng, đầu hàng Đảng vô điều kiện bằng một bài «NGUYỄN TUÂN TỰ PHÊ BÌNH» đăng trên báo VĂN HỌC số 12 tháng 5 năm 1958, cho cả nước, cả thế giới đều biết.

Sau khi đăng bài tự phê bình trên báo, đe chuộc lỗi với Đảng, xoa dịu nỗi giận hờn của Đảng, Nguyễn Tuân xung phong đi lên Tây Bắc rừng núi Điện Biên để «thực tế» ít lâu. THỰC TẾ là danh từ của Đảng đặt ra dành cho những

cán bộ chiến sĩ chưa «biết» lao động, nhưng nội dung thì «thực tế» và «cải tạo lao động» ở các trại tù chẳng khác gì nhau. Nghĩa là Nguyễn Tuân xung phong đi từ Đi đến những hai năm, lèn rừng đốn cây, phá núi khai hoang, di dồn gỗ súc kết bè, đi lao động ở các nông trường, công trường biên giới Tây Bắc sống chung với đồng bào Thượng: Mường, Mán, Thái, Mèo.

Tưởng Đảng đã nguôi giận, ai ngờ Đảng lại cứ thù dai. Sau hai năm đi «thực tế» về, Nguyễn Tuân cho «ra đời» trình diện Đảng hai tập tuy bút «SÔNG ĐÀ» I và II, viết về đời sống, sinh hoạt, chiến đấu trong thời kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại của quân dân vùng Tây Bắc, khu tự trị Thái, Mèo. Người Dọn Vườn trên báo Văn Học lại lời Sông Đà ra «nhồ lòng», làm thịt, đe đầu Nguyễn Tuân xuống chè kịch liệt.

Thật là khổn khổ cho Nguyễn Tuân, kêu trời không thấu. Từ đó, Nguyễn Tuân không còn ngóc đầu lên được nữa. Suốt mấy năm dài Tuân không viết nổi, cũng không dám viết 1 quyển sách nào, chỉ viết lời bài, lời giới thiệu cho mấy cuốn sách của Nguyễn huy Tưởng và 1 số mầm non để cạy gỡ kiếm chút cà phê.

Một dạo, một số người quen bắt gặp Nguyễn Tuân về Thanh Hóa, nơi chôn nhau cắt rún của mình. Hồi Tuân về Thanh làm gì, Tuân bảo định đổi nghề di thô xe đạp và chở khách.

Chả là ở miền Bắc cái nghề thô xe đạp cũng thịnh hành và kiếm ăn được lắm, nhất là ở những tỉnh lỵ. Có tiền sắm được chiếc xe đạp đi thô hoặc chở khách sau booc-baga, mỗi cuốc kiêm được vài hào. Mỗi ngày làm chừng chục chuyến cũng có thể nuôi vợ nuôi con. Cái «mỗi» chở khách bằng xe đạp ở miền Bắc chẳng khác gì «mỗi» chở khách bằng xe Honda ôm eo ếch ở miền Nam ngày nay.

Có lẽ không đủ tiền mua xe đạp hay vì lý do gì đó, Nguyễn Tuân đành thôi, không thấy Tuân góp mặt trong hàng ngũ xe thô ở Thanh Hóa.

Năm 1965. Chiến tranh Việt Nam leo thang. Đảng và chính quyền

Bắc mở một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ về MTGPMN. đồng thanh niên miền Bắc đưa vào chiến đấu. Các hình thức văn nghệ, cũng như các văn nghệ sĩ được Đảng vận dụng đến mức tối đa. Nhờ đó, Đảng lại gọi Nguyễn Tuân.

Một số tác phẩm của MTGPMN ra như « THỦ TƯ TUYỂN HÀU TỒ QUỐC », « BỨC THƯ CÀ MÀU », « HÒN ĐẤT » v.v.. của Anh Đức, Thanh Hải, Giang Nam từ miền Nam gửi ra, Đảng liền cho in thật nhiều, động viên văn nghệ sĩ tham gia phong trào bán sách miền Nam vừa tuyên truyền, vừa gây thêm quỹ.

Nguyễn Tuân lại là người xung phong đi bán đầu tiên. Tuân đứng bán ở hiệu sách Nhân Dân (hiệu sách của Đảng, lớn nhất Hà Nội ở phố Tràng Tiền, gần bờ hồ) được mấy hôm, sau đó thi ôm sách đi bán dạo. Khi ngồi đầu cầu, khi đứng ở hè phố, đầu chợ, lúc đứng bến xe hàng, rao ôm tôi như những anh chàng thất nghiệp bán sách dạo ở bến xe đà An Đông Chợlơn.

Nhờ thế, Đảng thương hại, nhân ái Phát thanh mở thêm tiết mục mới «TỬ TUYỂN ĐẦU TỒ QUỐC», emission buổi tối, Đảng cho gọi Nguyễn Tuân đến cộng tác với đài Phát thanh trong tiết mục này. Thỉnh thoảng vài hôm lại thấy Tuân lên tiếng tán hươi tán vượn về miền Nam và «tâm thoại tay đôi» qua làn sóng điện với nhà văn Anh Đức của Hội Văn Nghệ Giải Phóng do Lưu Hữu Phước dưới cái tên mới Huỳnh Minh Siêng làm hội trưởng.

Công cuộc làm ăn đó kéo dài từ 1965 đến hết 1966 thì bỗng dừng đột兀đầu Nguyễn Tuân.

Mới đây, có tin Nguyễn Tuân đã chết rồi. Nhưng chết vì lý do gì, chết ra sao, vào ngày tháng nào thì không rõ.

Thôi, Nguyễn Tuân chết sớm được vậy cũng là điều đáng chia... vui cho ông ta. Duyên tình giữa Mác và Lê nin thứ thiệt thì nó đậm đà, nồng thắm chứ giữa « ĐÀNG TA » và Lê nin thứ giả Nguyễn Tuân thì chùng dày, lờ phiếm, lạc điệu như vậy, sống dai càng «bỗn phai» thôi.

(Còn tiếp)

## BÀI VIẾT CHO THẮNG ĐẠO

Con yêu dấu của ba !  
có lẽ khi con chào đời,  
ba sẽ là người đến mừng con trê  
nhất

đó cũng là một thiệt thòi lớn lao  
lòng ba đau xót lắm  
nhưng biết làm sao hơn,  
hờ con yêu dấu của ba ?  
khi khu chiến ngày đêm ba lo gác  
giặc

trận giặc mà ba đã gọi là phi lý,  
phi luân.  
Thôi con yêu dấu của ba !  
khi chào đời đừng khóc chi cho thêm  
xót đau lòng mẹ  
ba sẽ về thăm con mỗi đêm tối  
với chiếc bóng in đậm đèn trên nền  
tường với xanh hay hồng  
và mẹ con sẽ cất cao giọng ru  
trong khi đó  
ngoài biển khu ba lo gác giặc.

LYNH SÁC

## BƯỚC BƯỚC TRONG ĐỜI

sống im trong nỗi nhớ ngàn ngày  
rã rời như sợi heo may  
trên từng khung lờ lững  
trên sân cỏ mùa đông  
con chim lù lo giữa ruộng đồng lúa  
mới

khẳng khít ngày mùa bón nắng  
vàng hoe  
khẳng khít những đường vè xa lắc  
chầm chậm mưa tuôn chầm chậm  
nỗi niềm  
những gấp gối không bao giờ cố  
định

giữa hồn anh hay giữa tháng năm  
qua

giữa mộng tình hay giữa cuộc chơi  
này

anh là kẻ một đời chung thủy  
với bóng hình sấp sẵn quanh nhau  
với kỷ niệm như cơn ấm áo mặc  
với quen thân hay với nụ cười xa lạ  
giữ hồn nhau trong từng phút qua  
nhân

giữa thời gian không ai giữ được  
thân yêu,

TÔ ĐÌNH SƯ

HENRI CHARRIÈRE

# BƯỚM VƯỢT NGỤC

(Tiếp theo Đời số 35)

Bản dịch của PHAN HUY CHIỀM

— Vâng thôi được để tôi ra.

Tôi đi ra. Sáu tên giám thị và viên Phó Chỉ huy bao quanh dẫn tôi đi khỏi suốt dọc hiên nhà khi ra tới giữa sân, đầu tôi choáng váng, hai mắt tôi bị chói lòa vì ánh sáng nên không mở ra được. Họ dẫn tôi vào phòng «Hành chánh» ở đây tôi thấy ngay một bọn độ 12 tên giám thị và một người nắm rền rỉ mặt mũi đầy máu đỏ. Tôi nhìn lên tường đã thấy đồng hồ chỉ 11 giờ, thi ra họ đã hành hạ tra tấn bạn tù khốn khổ kia từ 4 giờ đồng hồ rồi. Ông Chỉ huy trại giam ngồi sau bàn viết, bên cạnh là ông phụ tá, ông hỏi tôi :

— Bướm ! Anh đã nhận được thực phẩm và thuốc lá từ bao nhiêu lâu nay rồi ?

— Anh kia chắc đã phải nói cho ông biết rồi chứ.

— Tôi hỏi anh, thì anh trả lời tôi đi.

— Thưa ông tôi bị tật mất trí nhớ, nên tôi không nhớ được những việc xảy ra ngày hôm qua.

— Anh không coi tôi ra cái gì nữa sao ?

— Dạ thưa không. Tôi bị bệnh ấy từ khi bị đánh vào đầu. Lạ thật sao ông không thấy điều ấy biến trong hồ sơ cá nhân của tôi.

Nghé tôi nói vậy ông Thiếu tá chỉ huy sững sốt quay lại bảo một viên thư ký gọi điện thoại hỏi bên Royale xem sao. Trong khi chờ trả lời. Ông hỏi thêm tôi :

— Vậy anh có nhớ là anh còn bị giam bao nhiêu lâu nữa không ?

— Tôi ở đây cho đến ngày tôi chết, vì tôi bị án chung thân.

— Không, tôi muốn hỏi về án cấm cố của anh kia mà.

— Tôi bị án cấm cố à ? Sao vậy ?

— Ôi trời đất ơi ! anh làm tôi phát điên mất. Anh có thể nói với tôi là anh không nhớ là anh bị 2 năm cấm cố vì tôi vượt ngục ư ?

Chuồng điện thoại, kèu bên Royale trả lời là

trong hồ sơ không thấy ghi là tên tú Charrière mắc chứng bệnh mất trí nhớ. Ông Thiếu tá lại quay về phía tôi hỏi :

— Nay thẳng hè kia ! Đưa đầu mày ra đây xem nào. À mà có một vết sẹo dài ở trên đầu mày thật. Thời bảy giờ rút ngắn câu chuyện lại là từ trước đến giờ mày đã ăn nhiều quá rồi thi từ nay ăn ít đi cho giày bớt người đi, nghe. Tao quyết định không cho mày ăn bữa chiều nữa kể từ nay cho đến khi hết hạn cấm cố.

Ngay buổi chiều hôm ấy tôi về xà lim lại nhận được một mảnh giấy nhét qua khe cửa của bạn tôi báo cho biết rằng : Thằng bạn quét nhà gần lầm ! Nó khai là mới gửi cho mày dừa và thuốc lá có hai lần thôi, do tình quen bết rieng giữa mày với nó từ trên đất Pháp trước kia. Can đảm thêm lên nhé ! »

Vậy thế là từ nay trở đi tôi không còn nhận được quả dừa và điều thuốc lá nào nữa và cũng chẳng nhận được tin tức của hai bạn bè Royale nữa. Và ở đây họ cũng bỏ bữa cơm chiều của tôi đi rồi. Dần dần rồi cũng quen đi, quen cả nhịn đói nữa, tôi chỉ còn nghĩ tới thân tôi và nghĩ thương thẳng bạn quét nhà và tiếp tế chỉ vì tôi mà đến nỗi bị đánh đập tàn nhẫn.

Vì bây giờ tôi được ăn ít quá, nên khó lòng mà tiếp tục chương trình di bách bộ suốt ngày được. Nên tôi phải nghỉ tới việc thay đổi chiến thuật là phải nằm, ngồi rất nhiều giờ để cho đỡ phiền nhiệt lực. Tôi chỉ còn phải ở đây 4 tháng nữa. Ít ra cũng còn được 2 tháng khỏe mạnh. Chỉ còn 2 tháng cuối cùng là nguy hiểm. Muốn còn sức để chống lại bệnh tật tôi quyết định mỗi ngày chỉ đi lại 4 giờ thôi. Còn bao nhiêu thời giờ thì phải nằm ngủ hay ngồi yên.

Sau khi theo đúng cách thức sống như thế này được 10 ngày, tôi bắt đầu thấy đỡ, thèm ăn kinh khủng và thân thể mệt mỏi. Tôi nhớ tôi quá đà quá chừng và nhớ cả mấy điều thuốc nữa.

Đến hôm nay tôi chỉ còn phải ở độ một tháng nữa trong căn xà lim này thôi. Thế là đã suốt 3 tháng tôi chỉ được ăn một bữa trưa với một miếng bánh mì và một bát xúp với miếng thịt luộc. Tôi đợi và thèm ăn đến nỗi mỗi khi họ đưa đồ ăn vào là mặt tôi nhìn ngay vào miếng thịt xem có phải là miếng thịt thật hay chỉ là một miếng da bì heo thôi.

Người tôi già đi nhiều quá. Thế mới biết quả dừa mà tôi nhận được hàng ngày suốt trong 20 tháng qua thật là một món ăn vô cùng hữu ích cho sức khỏe của tôi trong thời gian bị giam cầm khủng khiếp này.

Trong lúc này tôi nghĩ là từ giờ trở đi không bao giờ tôi được tin rằng bạn coi tù, bất cứ ở đẳng cấp nào, có thể là một con người bình thường được. Bất cứ người nào có tư cách là con người cũng không có thể ở trong tập đoàn này được. Ở đời cái gì cũng có thể trở thành thói quen được, một người có thể có thói quen làm thẳng ltru manh đều cảng suối đời được chứ ? Chỉ đến khi nào họ sắp xuống hố thì họ mới biết sợ hãi và hối hận thôi.

Sau ngày ra khỏi những hòn đảo này dù tôi ở địa vị nào tôi cũng nhất định không thêm liên kết với cái giống người ấy. Bởi chúng ở về một phía với tư cách đê hèn, với chút quyền hành vô nhân đạo của chúng. Còn tôi và các người vào hàng tôi đều ở về phía bên kia cách họ hẳn bằng một hàng rào minh bạch. Tuy chúng tôi đã phạm những tội lỗi nặng nề thật, nhưng nỗi đau khổ nó đã phát sinh ra ở chúng tôi nhiều đức tính vô cùng quý giá như : tình thương, lòng bác ái, tinh thần hy sinh, tinh tinh cao quý và trí dũng cảm.

Thật tâm, tôi thích được làm một thằng tù còn hơn là làm anh giám thị coi ngục.

Còn có hơn 20 ngày nữa thôi. Nhưng sao tôi thấy người tôi yếu quá thế này. Trong mấy ngày nay tôi thấy miếng bánh mì của tôi nhỏ hơn trước. Bát xúp cũng chỉ thấy nước nóng và miếng thịt thì toàn là xương và da bì. Tôi sợ bị đau ốm quá. Tôi yếu đến nỗi không còn muốn cử động nữa và trí óc cũng không còn súc mà mơ mộng nữa. Đột nhiên có tiếng càu cău. Rồi một mảnh giấy con được nhét vào khe cửa. Đó là mấy dòng chữ của Dega và Galliani : « Cố viết cho chúng tao mấy chữ đi ! Chúng tao rất lo về sức khỏe của mày. Thời còn có 19 ngày. Cố can đảm lên. » Tôi vội viết trả lời vào mảnh giấy tráng kèm theo : « Sức tao kém yếu quá rồi, nhưng vẫn cố giữ vững ! Cám ơn. Bướm ký tên »

Những cử chỉ thân hữu đầm thắm và bền vững ấy làm cho tôi tỉnh khỏe người lại. Để cố giữ lấy chút sức lực còn lại, tôi bối bỏ lệ đi bộ 2 giờ mỗi ngày đi và chỉ nằm và ngồi nghỉ thôi.

Còn đúng 10 ngày nữa nghĩa là còn phải chịu đựng 240 giờ nữa thôi. Cách thức sống mới của tôi, cái chiến thuật ngồi nằm lỳ yên, ít cựa quậy đã mang nhiều kết quả cho tôi. Tôi cảm thấy thân thể và tinh thần khỏe mạnh hơn lên.

Thế là sắp đến ngày mãn tù cấm cố rồi,

Tôi đã bắt đầu ước vọng cho sức khỏe tinh thần và nghị lực được ở mức bình thường trong 6 tháng sau này thôi để tôi làm một cuộc vượt ngục thật ngoạn mục cho mà xem. Tôi sẽ trốn thoát chắc chắn là trước 6 tháng.

Đêm nay là đêm cuối cùng mà tôi ngủ trong trại cầm cố này đây. Tôi đã bị nhốt vào căn xà lim số 234 này suốt trong mười bảy ngàn năm trăm lẻ tám giờ (17.508). Trong thời gian ấy cửa xà lim tôi được mở có mỗi một lần là để họ dắt tôi lên chịu đòn trong văn phòng viên Giám đốc chỉ huy. Về ngôn ngữ, ngoại trừ mỗi ngày một vài giây đồng hồ tôi nói lén mấy tiếng nhát gừng với anh bạn tù ở xà lim bên cạnh. thi tất cả chỉ có bốn lần tôi được trao đổi một vài câu chuyện với người ngoài : 1) hôm mới vào viên giám thị dặn tôi hể nghe thấy tiếng còi thi thoảng giường xuống mà ngủ. 2) một hôm khám bệnh, Bác sĩ bảo tôi : « Quay đi quay lại và ho to lên ». 3) Cuộc cải cọ dài và náo nhiệt với viên chỉ huy trại giam hôm tôi bị gọi lên để chịu hình phạt. 4) Hôm vừa rồi, tôi cãi lộn với một viên giám thị trong dịp một bạn tù hóa điên. Thời nghĩ quanh quần thể là đủ rồi, tôi nằm ngủ yên không nghĩ gì nữa. Ngày mai đây, người ta sẽ mở cái cửa này cho tôi ra vĩnh viễn. Ngày mai tôi sẽ nhìn thấy mặt trời rồi người ta sẽ giải tôi sang đảo Royale tôi sẽ được hít thở gió biển. Ngày mai tôi sẽ được tự do. Nghĩ vậy tôi bắt đầu cười. Tụp do sao được ? Ngày mai tôi mới bắt đầu chính thức trả cái nợ tù khổ sai chung thân. Thế mà tôi đã dám gọi là tự do, bởi vì cuộc đời tôi sẽ khác hẳn với cuộc đời trong trại giam «cấm cố mà tôi vừa trải qua. Ngày mai tôi sẽ gặp lại 2 thằng bạn Clousiot và Murette, chúng nó sẽ thế nào đây ?

Mới 6 giờ sáng họ đã mang cà phê và bánh mì cho tôi ăn. Tôi có ý muốn nói với họ :

« Các ông nhầm rồi còn cho tôi ăn làm gì nữa. Hôm nay là ngày tôi được ra khỏi đây kia mà ? »

Đến đúng 8 giờ, sau khi ăn xong miếng bánh mì tôi thấy người ta mở cửa ra. Viên Phó chỉ huy và 2 giám thị hiện ra trước mặt tôi, rồi bảo :

— « Ngày Charrière (Papillon-Bướm) ! Hôm nay anh mãn hạn cấm cố rồi đấy. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 1936. Anh theo chúng tôi ra đi ! »

Tôi đi ra khỏi, khi đến giữa sân, ánh nắng mặt trời làm lóa mắt tôi. Người tôi mét rủ ra, hai chân bước không vững nữa, hai mắt choáng váng chỉ nhìn thấy những vết đèn ngòm ở đằng trước.

Sau khi bước được độ 50 thước, tôi vào tới căn nhà «Hành chánh». Tỉnh lại, tôi nhìn rõ thấy Murette và Clousiot ở đây. Thật như là những bộ xương khô với hai má lõm và hai mắt xâu huỷn lại. Còn Clousiot thì nằm trên chiếc băng ca tài thương. Nước da xanh nhợt, từ khi đã bốc lên quanh thân thể hán. Tôi thăm nghĩ : « Sao chúng nó thân tàn ma đại đến thế. Giá có tấm gương để soi thì chắc thân ta cũng thế thôi ». Tôi hỏi : « Chúng mày có được mạnh không ? » chẳng bạn nào trả lời tôi. Tôi hỏi lại thì Murette khẽ nói : « Cũng khá ».

Bực mình quá tôi muốn bảo cho các bạn tôi biết rằng chúng ta đã mẫn hận cấm cố rồi, vậy có quyền nói chuyện với nhau chứ còn sợ gì nữa. Tôi lại ôm lấy Clousiot hôn lên hai má nó. Hai mắt nó sáng lèn, môi tím tím cười, rồi bảo tôi :

— Brûm ơi ! Tao chào vĩnh biệt mày thôi !

— Không ! Không thể được !

— Tao đến ngày chết rồi, tao đã kiệt lực quá !  
thế là hết đời tao !

(Mấy ngày sau Clousiot tắt hơi trong bệnh xá.  
Nó được đúng 32 tuổi. Chỉ bị vu oan ăn cắp một chiếc xe đạp mà nó bị tới 20 tù khổ sai)

Ông Thiếu tá chỉ huy tôi văn phòng, ra lệnh : « Cho họ vào đây — Đối với Murette và Clousiot, tôi ghi cho vào phiếu cá nhân : « Hạnh kiềm tốt ». Còn đối với anh kia Charrière (Brûm-Papillon) vì anh đã phạm lỗi nặng nên tôi phải biên : « Hạnh kiềm xấu »

— Xin lỗi Thiếu tá tôi đã phạm lỗi gì à ?

— Thế anh không nhớ là giám thị đã khám phá ra mấy điều thuốc lá và quả dưa ư ?

— Thura không, thật tình là không !

— Thời được, thế thì tôi biên cho anh « Hạnh kiềm tốt » vậy.

— Dạ được vậy thì thật là công bằng.

Nói xong, mọi người đều ra khỏi văn phòng.

Cửa chánh trại cấm cổ được mở rộng cho chúng tôi ra. Chỉ có một viên giám thị hộ tống dẫn chúng tôi đi thông thả theo đường xuống khu trại thường. Đến đây tôi nhìn ngay xuống mặt biển lồng lánh với những làn sóng bạc. Ngay trước mặt ở phía bên kia eo biển là đảo Royale đầy cây lá xanh tươi bao quanh những mái nhà ngói đỏ. Xa tí nữa là đảo Le Diable cằn cỗi âm u. Chúng tôi xin phép viên giám thị cho ngồi xuống mấy phút. Chúng tôi ngồi bao quanh anh bạn Clousiot. Những bàn tay của chúng tôi tự nhiên nắm vào nhau gây nên trong trí óc chúng tôi một mối cảm xúc đầm thắm lạ kỳ. Rồi cùng ôm lấy nhau hôn, chẳng nói lại một lời.

Vì viên giám thị hô :

— Thời các cậu, đứng dậy để đi xuống chứ.

Chúng tôi lại từ từ đi xuống đường thẳng vào trại, các bàn tay vẫn nắm đinh với nhau. Theo sau là hai người khiêng cáng nắm của bạn Clousiot của chúng tôi đương hấp hối.

### Cuộc đời tù trên đảo Royale

Chúng tôi vừa vào tới sân trại giam thì hầu hết các tù nhân đều đến bao quanh lấy chúng tôi với tất cả lòng ưu ái của họ. Tôi gặp lại mấy bạn cũ như Pierrot Fou, Jean Sartron, Colondini và Chissilia. Viên Giám thị bảo cả 3 đứa chúng tôi (tôi, Clousiot và Murette) đều phải đi bệnh xá. Có tới 20 người hộ tống chúng tôi đi qua sân để vào bệnh xá. Chỉ trong mấy phút, tôi và Murette mỗi người nhận được đủ thứ nào là hàng chục gói thuốc lá, cà phê sô-cô-la v.v... Tất cả các bạn tù đều muốn mỗi người cho chúng tôi một thứ gì. Clousiot được chích ngay một phát thuốc khỏe và một phát thuốc bỏ

tim. Một anh tù da đen người cõi rõm gọi : « Ngày ông ký y tá, ông lấy những viên sinh tố của tôi cho nó uống đi. Nó có vẻ cần hơn tôi nhiều... Cứ chỉ đoàn kết ấy làm cho chúng tôi vội cùng cầm kích.

— Bạn tù Pierre le Bordelais hỏi tôi :

— Mày có cần tiền tiêu không ? Trước khi chúng mày sang đảo Royale, tao có đủ thì giờ mở một cuộc lạc quyến lấy tiền giúp chúng mày.

— Thời cảm ơn mày, tao cũng còn tiền tiêu.

Anh tù đóng vai y tá xưa kia là một tên kẻ cướp sơn dã trên đảo Corse. Tên nó là Essari. Truyện đời ly kỳ lắm, sau này tôi sẽ có dịp kể ra để các bạn độc giả nghe. Chúng tôi ở trong bệnh xá hai giờ đồng hồ. Nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ trước khi lên đường sang đảo Royale. Clousiot nằm yên hai mắt luôn luôn nhắm chặt. Mỗi khi tôi lại gần, đê tay lên trán nó, thi nó mới mở mắt lờ mờ ra nói :

— Ngày Brûm ơi ! Chúng mày mới thật là bạn bè thân thiết.

— Hơn thế nữa mày ạ . Chúng mày là anh em ruột thịt.

Vẫn chỉ có một viên giám thị dẫn chúng tôi xuống đường, đi giữa là cáng của Clousiot, hai bên là tôi và Murette. Tất cả các bạn tù đều đứng đông ở cửa trại tiễn đưa chào hỏi chúng tôi. Từ đây đi một viên giám thị cùng với tên tù y tá Fernandez đưa chúng tôi xuống bến. Tên y tá giao cho chúng tôi mỗi người một phiếu bệnh nhân được điều trị trong nhà thương đảo Royale. Thuyền đã tới, với 6 tay chèo và 2 giám thị ở mũi thuyền và một giám thị ở tay lái, đều mang súng trường. Một tay chèo là thằng Chapar, bị tù về vụ trái phiếu giả ở Marseilles. Khi thuyền ra bờ Chapar tay vừa chèo vừa nói chuyện với tôi :

— Thế nào Brûm, mày vẫn mạnh chứ ? Mày vẫn nhận được quả dưa luôn chứ ?

— Làm gì có, từ 4 tháng nay.

— Tao biết, câu chuyện đã bị đồ bể. Nhưng thằng bạn tù nhận việc tiếp tế cho mày quả là đứng đắn, bị tra tấn mà nó không xứng tao ra.

— Thế nó đâu rồi ?

— Nó chết rồi còn gì nữa. Tao nghe nói nó bị đánh vỡ buồng gan.

Chúng tôi đồ bộ lên bến đảo Royale, hòn đảo to nhất ở khu quần đảo này, đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều. Mặt trời buổi chiều gay gắt nóng bức làm lóa mắt tôi. Hai tên tù lực lưỡng ăn vận đồ trắng chỉnh tề lại khiêng cáng nắm của Clousiot nhẹ như lông gà. Tôi và Murette đi theo sau. Một viên giám thị tay cầm một mớ giấy tờ đi theo sau.

Đường lèn rất dốc, trèo lèn thật là khó nhọc. Nhưng cũng may là 2 tên khiêng cáng thỉnh thoảng lại đứng nghỉ, Clousiot có vẻ sung sướng vì lúc nào cũng có tôi và Murette ở gần bên cạnh. Khi lèn tới trước một ngôi nhà vuông quét vôi trắng ở trên ngọn đồi, chúng tôi thấy đầy đủ các vị chính quyền trên đảo cùng ngồi dưới bóng mát. Chúng tôi được đưa

tại gần Thiếu tá Barrot, chỉ huy trưởng, biệt hiệu là « Quả Dừa Khô » cùng các vị chỉ huy ngực thất khác. Viên Thiếu tá chỉ huy ngồi yên lặng tại chỗ ngảnh mặt bảo chúng tôi :

— Thế nào ở bên trại cấm cổ có đến nỗi khổ lắm không ? Ai nằm trên cáng khiêng kia ?

### Dạ thura : Clousiot đấy ạ.

Ông ta nhìn vào mặt tôi rồi ra lệnh cho các thuộc hạ : « Cho chúng vào nhà thương cả đi. Khi nào chúng khỏi bệnh ra thì đệ lên tôi một tờ trình trước khi đưa họ vào giam trong trại ».

Tại nhà thương người ta cho chúng tôi vào nằm trong một căn phòng rộng rãi sạch sẽ có đủ giường nệm chăn gối. Tên y tá đầu tiên mà tôi gặp là thằng Chatal, nó đã giữ chức ấy trong phòng « canh phòng nghiêm ngặt » tại Saint Laurent du Maroni. Nó lưu ý ngay đến Clousiot và ra lệnh cho 1 tên giám thị đi mời bác sĩ ngay. Ông này tới vào lúc 5 giờ. Sau khi khám nghiêm kỹ lưỡng một lúc lâu, ông ta lắc đầu, có vẻ bất trung. Ông viết một đơn thuốc xong, thi đi lại gần tôi nói :

— Tôi cố chữa cho anh và Murette khỏe lại, còn Clousiot thì tôi sợ là đã quá muộn mất rồi.

Chatal (y tá) nói cho tôi biết là vì hắn bị nghi có âm mưu vượt ngục nên mới bị giam trong khu đảo Salut này và hắn còn kẽ cho tôi nghe rằng thằng Jésuit sau khi đánh lừa tôi trong việc mua cái xuống để vượt ngục lần trước đã bị một thằng hùi cùi giết chết rồi. Tôi nghĩ có lẽ thằng cùi này là thằng đã hết sức giúp đỡ tôi lúc bấy giờ.

Cuộc đời sống của tù nhân trong quần đảo Salut này thật là khác hẳn với trí tưởng tượng của loài người. Đa số họ hết sức là tàn ác, vì nhiều lý do. Trước tiên là vì mọi người đều địu dây ăn uống sung túc nhờ ở những mối lời của các cuộc buôn lậu đũi thứ : như rượu, cà phê, thuốc lá, đường, thịt, sữa, rau, cá, dừa, v.v... Nhờ vậy mà họ khỏe mạnh luôn luôn, lại thêm khi hậu vùng này rất tốt. Chỉ có một số ít tù nhân có kỹ hạn là còn hy vọng được giải phóng. Còn lại toàn là phạm nhân bị án chung thân. Coi như những con người bỏ đi. Vì vậy nên họ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tất cả mọi người từ tù nhân cho tới các giám thị đều hàng ngày dính líu vào các cuộc buôn lậu. Các bà vợ của bọn giám thị thường chọn những tù nhân trẻ đẹp trai về cho ở trong nhà để làm các việc vặt, đôi khi còn là tình nhân của các bà nữa. Họ thường được gọi là những « con nuôi trong nhà ». Chính bọn này là dây liên lạc giữa trại giam với các gia đình giám thị. Họ không đến nỗi bị ghét bỏ là vì nhờ có họ thì mới buôn bán được các thứ hàng, nhưng không bao giờ được coi là các vị « anh hùng lao ngục ». Các vị anh hùng này không khi nào hạ mình xuống làm những công tác ấy, cho đến cả chức giữ chìa khóa các phòng giam hoặc tiếp dâng viên trong các câu lạc bộ họ cũng không thèm làm. Họ chịu bỏ rất nhiều tiền ra lò lót lấy những chỗ làm không liên hệ mấy đến các nhân viên giám thị, đại loại như : phu thay

thùng vệ sinh, quét lá cây, chăn trâu, y tá, làm vườn, làm lò bánh mì, chèo thuyền, đưa thơ. Tất cả mọi người đều làm việc sáng từ 7 đến 12 giờ, chiều từ 2 đến 6 giờ. Trên đây là mấy dòng phác họa bao khôn khít sinh hoạt cộng đồng của một đoàn người khác biệt nhau từ từ nhau đến giám thị. Như một làng xã nhỏ trong đó các người phê bình nhau, nhòm ngó và chỉ trich nhau suốt ngày.

Hôm chủ nhật vừa rồi Dega và Galgani vào nhà thương chơi cả ngày với chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm cá, khoai tây, phó mát, cà phê và cả rượu vang trắng nữa ở trong phòng của Chatal cùng với các bạn Dega, Galgani, Murette, và Graudet. Tất cả bọn túm lại bắt tôi kể chuyện lại cuộc vượt ngục trước của tôi. Dega tỏ ý quyết tâm thôi không tìm cách vượt ngục nữa dành chờ kết quả đơn xin ân xá 5 năm. Galgani thi khoe là đã có một Nghị sỹ can thiệp xin giảm án cho hắn.

Đến lượt tôi bày tỏ ý kiến, thi tôi hỏi ngay các bạn rằng ở đây có những nơi nào thuận tiện nhất cho một cuộc vượt ngục. Các bạn tôi liền nói dồn nén ầm ầm, mỗi người hứa sẽ giúp tôi một việc.

Thì giờ của ngày chủ nhật đi mau quá. Đã 5 giờ chiều rồi. Dega nói phải về trại, trước khi đi hắn đưa cho tôi 500 quan để chơi bài bài po-ke. Graudet cho tôi một con dao máy, một thứ khí giới kinh khủng rồi dặn tôi :

— Mày phải mang khí giới ở trong người suốt đêm ngày nghe. Chúng mày sẽ gặp nhau ở dưới trại rồi sẽ nói chuyện nhiều.

Trước khi chia tay Graudet còn bảo tôi là hắn sẽ dành cho tôi một chỗ trong khu của hắn và rồi anh em ta sẽ cùng nhau ăn tiệc chung. Dega được lên ngủ riêng trong một phòng ở nhà « Hành chánh ».

Tôi đã nằm trong nhà thương được 3 ngày rồi cùng với độ 60 bệnh nhân nữa. Đêm nào tôi cũng thức ở cạnh bạn Clousiot. Đến đêm thứ 3, nó tỏ ra đau lá. Chatal tiêm liên hồi chất moccin vào người nó và sợ rằng nó khó mà qua khỏi được hết đêm nay.

Murette bảo tôi : ở dưới cuối phòng kia có 4 người họ đương đánh bài po-ke. Tôi liền chạy tới và xin cùng chơi vào chán thứ 5.

Chúng tôi đánh bài suốt đêm, mãi cho đến giờ cà phê sáng hôm sau. Tôi được tất cả 1300 quan. Khi tôi trở về giường để đi ngủ thì thằng Pablo chạy theo xin 200 quan để chơi một hội bài bi lốt tay đòn. Tôi liền cho nó ngay cả 300 quan cho nó có đủ tiền chơi hai hội, vì nó đã có 100.

— Cám ơn Brûm ! Tao nghe tiếng tốt của mày từ lâu rồi. Từ giờ chúng mày giao kết tình bạn bè mãi mãi.

Sáng hôm nay Clousiot trở bệnh chết. Trong một lúc tĩnh táo, hắn bảo y tá Chatal thời đừng chích moccin nữa :

(CÒN NỮA)

# ĐƠI GÔ GE

VIẾT VỀ VĂN MINH CHƠI CHƠI  
CỦA NGƯỜI NGỘM ĐỊA CẦU  
VÀ GIAO CHÍ

TÈ ĐÈ

## LÂM CAM EXPO 70

Những tiếng chim hót đã cảm lảng nhường cho tiếng gầm rú của những con vật máy, những xe ủi đất, và những chiếc cưa. Những ngọn tre leo là đã nhường cho những cây tre thép, những chiếc cột không lồ, những bộ xương văn minh của kiến trúc tàn kỵ. Những đồng lúa vàng óng trên những đồi Senri đã nhường cho thế giới bè tông cốt sát dựng lên ca ngợi công trình tạo dựng của nhân loại đúc cầu tương lai Expo 70.

### Mời ma quỷ ra khỏi khu Expo

Vào một sáng sương mù của tháng 3 năm 1967, tức là 3 năm trước khi Expo được khai mạc, một nhóm viên chức Chính phủ, các giới kỹ nghệ, các nhà ngoại giao ngoại quốc cùng ký giả đã tề tựu trên một đồng lúa trong thung lũng gần thành phố Osaka để dự lễ ban phép lành theo cỗ tục tôn giáo. Trước hết, chia vị sự Thiên Đạo mặc áo lụa trắng hát lên một bản thánh ca, có lẽ để khỏi làm mất lòng ma quỷ về sự chiếm cứ, làm «đóng» đến nơi cư ngụ của họ. Kế đó bốn nử vùi công mặc áo trắng và đi ra nhảy múa theo tiếng kèn nứa nở để cầu mong các quỷ khỏi tức giận vì phải bỏ đất «di cư», di nơi khác làm ăn! Đề «khối lộ» những ma quỷ ở vùng xung quanh, thèm hai nhà sư đã cưỡi trực thăng rải gạo và muối bốn góc vùng đất

Expo mà lúc đó còn là một rừng tre bát ngát.

### Lễ chôn 7 vật

Để chắc ăn hơn, ông Taizoishi-zaka, chủ tịch Expo 70 cùng một đồng nghiệp còn chôn 7 vật nữa: Một con búp bê bằng đất (haniwa) mà thời xưa luôn luôn được tượng trưng cho thần thể của Thượng đế một cái gương (Kagami) phản chiếu hình ảnh của Thượng đế, một cái gươm, một cái giáo và một cái khiên tượng trưng cho sự bảo vệ, một viên bích ngọc hình mặt trăng (magatama) và một đồng tiền vàng cổ xưa (kinnokahei).

Sau khi chôn bầy vật này, hai ông bước lùi về phía sau và họ đã trông thấy trên màn ảnh vô tuyến truyền hình Thủ tướng Sato ăn một cái nút ở Tokyo. Lập tức một tiếng plastic nổ long trời lở đất ở khu kẽ bên và những cây tre bật tung lên trời. Ngay sau đó hàng đoàn xe ủi đất ùa vào khai quang ào ạt khu rừng.

### Vài nét về Osaka

Tại sao thay vì Tokyo, Osaka lại được chọn làm nơi tổ chức Expo 70? Ông Gisen Sato hiện là Tổng đốc hạt Osaka cho biết: «Quá nhiều tiền và quyền lực tập trung về Tokyo. Chúng tôi muốn chia sẻ bớt trách nhiệm và lợi lộc». Osaka lại còn là một thành phố cách kính đài Kyoto, một thủ đô đầu

tiên của Nhật Bản liền trong 11 thế kỷ, Kyoto có rất nhiều đền đài tráng lệ. Osaka cũng chỉ cách Nara, kinh đô đầu tiên của Nhật được chọn năm 710; Nara có rất nhiều khu rừng thơ mộng, và những đền trung đầy cổ vật quý giá. Osaka còn là một hải cảng với ba triệu dân, từ lâu được mệnh danh là «Venise Đông Phuong» với hơn 1700 chiếc cầu lớn nhỏ bắc ngang những nhánh sông chi chít của giòng Yodo. Dân Osaka vốn có máu thương mại, ra đường họ chào nhau không theo thói thường mà «Moka Rimakka». Ông có được lời lộc gì chưa? Người được chào sẽ rất vui vẻ trả lời! Thị trưởng Kaoru Chuma nói: Expo 70 sẽ biến Osaka thành trung tâm thương mại của Nhật».

### Những con số của Expo

Nói đến Nhật Bản, nhất là Expo 70 phải kể đến những con số. Có thể nói sự thịnh vượng của Nhật Bản tạo bằng những con số!

77 quốc gia tham dự Expo. Từ 40 đến 60 triệu người sẽ thăm hội chợ. 95% du khách là người Nhật. Hôm khai mạc đã có 12 ngàn nhân vật quan trọng được mời. Có tất cả 110 gian hàng. Chỗ đậu xe có thể chứa 25.000 cái. 1500 xe buýt được sử dụng để đưa du khách. Về mục ăn nhậu có tới 210 nhà hàng có thể dọn ăn cho 25000 thực khách với mức cung cấp là 233.000 bữa ăn mỗi ngày. Đề phục vụ du khách, 2000 nhân viên cùng 233 «Miss Expo» xinh tươi giúp đỡ hướng dẫn. Expo Hall, một hí viễn và 15000 chỗ ngồi,

Festival Plaza khu trình diễn nghệ thuật có 50.000 ghế. Tháp Mặt Trời cao 65m. Cây Nhân Sinh cao 53m. Chi phí chi Expo 70 lên tới 2 tỷ 3 mỷ kim (Expo 67 tại Montréal, Canada chỉ có 1 tỷ). Vé vào cửa được bán ở Nhật và khắp nơi trên thế giới, 2 mỷ kim cho người lớn và 1 mỷ kim cho trẻ con. Ngày ta ước lượng trung bình có 400.000 khách viếng một ngày. Hơn 1800 nghệ sĩ thế giới đã được mời tham dự trình diễn. Gần 30 quốc gia đã nhận cử hành ngày Quốc khánh của họ tại đây. Ngày mở cửa là 15-3-70 và ngày bế mạc là 13-9-70.

### Đỏ hoa Anh Đào vĩ đại nhất thế giới

Kiến trúc lớn nhất trong Expo phải là tòa nhà của chính phủ Nhật với năm kiến trúc hình tròn theo hình hoa anh đào. Năm cánh hoa cũng tượng trưng cho năm châu trên thế giới. Hoa này không có gai nhưng bằng thép!

### Những khúc xích màu cam

Du khách rất thích thú được nhìn ngắm những khúc xích màu vàng uốn cong theo hình chữ U lợn ngược với hai đầu lặn xuống đất. Xúc xích được làm bằng loại vải vinyl bọc cao su. Một số máy bơm sẽ giữ cho tòa nhà căng phồng và đủ sức chống lại gió bão. Trong tòa nhà người ta không bén lồng heo, hot dog, lạp xưởng, mai quế lộ! Đây là một hý viện! Thật là ngược đời!

### Xúc xích và bánh mì

Có xúc xích phải có bánh mì! Công ty bánh Phú Sỹ xây một tòa nhà theo hình một lát bánh mì. Du khách đang đợi thường đồ xô vào đây tính mua bánh mì thì họ đã bị thất vọng hoàn toàn! Ở đây chỉ toàn là người máy kiểu Astroboy, những thứ không đopper được! Con nit, ngay cả người lớn nữa rất khoái những con vật và chim chóc máy biết bay nhảy từ cây này qua cây khác.

### Cây Nhân Sinh dưới trần thế

Trên vườn địa đàng Chúa có hai cây qui. Cây hiểu biết và cây nhân sinh. Cây hiểu biết thi đã bị bà Eva hái trộm quả. Còn cây nhân sinh Chúa cho canh giữ cẩn thận đêm ngày sợ có Eva thứ hai! Dân Nhật thay quyền Chúa tạo ngay, trồng ngay 1 cây nhân sinh không lồ lù lù trong hội chợ. Cây nhân sinh cao

53 thước có một chiếc thang máy với sức chuyên chở 3.600 người một giờ sẽ đưa du khách leo cây thử thách những mẫu khồng lồ của các giống vật tiền sử, nhiều con vật có máy điện điều khiển để trông cho giống thật. Hai nhánh cây đưa du khách lên mái khu triển lãm xem những mẫu nhà cửa và thành phố trong tương lai, những bức hình trình bày phản ánh chiến tranh và hòa bình, và một khu không gian trống bày giải Ngân hà, một thang máy khác đưa du khách xuống Tháp Lòng Mẹ.

### Du khách không đi bằng chân!

Thượng Đế tạo nên đôi chân để đi, nhưng ở Expo 70 nhiều lúc du khách chẳng biết dùng chân để làm gì! Tại Expo, tất cả các cổng được nối với nhau bằng 1 con đường tự động (như thang máy ở Crystal Palace) chúng ta chỉ việc đứng lên đường, là đường sẽ đưa đi khỏi cần phải bước. Lười là đặc tính của con người văn minh! Con đường này lại nằm trong 1 ống plastic (không phải plastic nở như ở Saigon) trong suốt có điều hòa không khí và cao hơn mặt đất từ 4 đến 6 thước, Sirc chuyên chở của đường này là 9.000 người 1 giờ!



### Con thằn lằn và khu của tuổi Búp bê

Một khu đất khoảng 41 mẫu được dành cho khu Exploland, một thư Disneyland - khu giải trí cho trẻ em trong tương lai. «Cái đình» ở đây là con thằn lằn khổng lồ (Daidarasaurus), một đường sắt quanh co lên xuống trải qua năm chặng xuồng dốc thót bụng nhói tim kinh hồn dài gần 4 cây số, trên đó chạy những toa trượt nhỏ, đầy băng phản lực! Lại còn những phòng giải trí thật độc đáo trang bị cho trẻ em một chong chóng để chống trọng lực, bước đi được trên những bức tường thẳng đứng.

Nói đến nhị đồng phải nói đến sự tổ chức chu đáo của dân Nhật.

Vào những ngày Chúa Nhật trung bình số trẻ em lạc lõn 210 em. Để giải quyết vấn đề, mỗi khi vào cửa, các bậc cha mẹ và con em sẽ được phát cùng một số vé. Các xe tuần tiễu sẽ tập trung các em nhỏ đi lạc tại một khu để coi sóc và các tấm bảng điện sẽ lóe sáng số vé của trẻ em bị lạc cho cha mẹ dễ thấy.

### Khu bay bướm

Festival Plaza, một khu lô thiên vĩ đại với 50.000 ghế ngồi cho du khách, sẽ là nơi gặp gỡ của mọi nghệ thuật trình diễn thế giới. Cảnh tri, ánh sáng, âm thanh và một số ghế ngồi của khán giả được di động và điều khiển hoàn toàn bằng điện tử. Qua một bức tường kính, ta có thể xem những cuộc trình diễn khác trên một sân khấu nỗi ở bên cạnh. Tùy theo thời gian thăm viếng, du khách có thể thưởng thức những buổi trình diễn của đoàn vũ Nga Sở Bolshoi Opera, chương trình của Ed Sullivan, đoàn voi Thái Lan, tuồng Nô Nhật, các vở kịch cổ Hy Lạp, đoàn xiếc Bremen Animal Circus, cuộc thi hoa hậu Quốc tế, ban nhạc đại hòa tấu New York Philharmonic các ban nhạc Rock trú danh từ khắp các QG, các buổi hội hè có màu sắc dân tộc, những màn vũ trên băng, vũ dưới nước và những màn đốt pháo bông đủ màu đủ kiều!

### Gian hàng của những đôi uyên ương

Những kẻ đã yêu nhau, đang yêu nhau và nhất là sắp lấy nhau bên có một sự thích thú vieng thăm gian hàng của hãng Wacol, một hãng chuyên sản xuất sỉ lấp, quần lót, sú chièng cho giới lá da Nhật Bản. Hàng này phối hợp cùng hãng máy may Riccar mở gian hàng lấy tên là gian hàng Tình yêu. Gian hàng này tưởng toàn băng kính và trong đó là những bộ sưu tầm về áo cưới kháp xinh trên địa cầu. Gian hàng này hy vọng sẽ được làm lễ cưới cho mọi cặp uyên ương của thế giới ngay trong gian hàng của tình yêu. Các bạn nào muốn chơi trội hãy áp phe với bộ Nội vụ để lôi nhau sang Osaka chui và Pavilion of Love mà làm lễ cưới thì tuyệt nhất!

⇒

## Hai gian hàng của hay tay tố.

Du khách tới Expo dĩ nhiên phải so sánh giữa 2 xếp xòng của thế giới, đó là Nga và Mỹ. Nga tung ra ngàn khoán 20 triệu Mỹ kim để chi tiêu vào cuộc triển lãm. Tòa nhà Nga là một kiến trúc cao nhất hôi chợ với một cái tháp cao vút bằng tòa nhà 32 tầng. Tòa nhà bằng thép trắng và đỏ làm theo hình chiếc búa và lưỡi liềm.

Hoa Kỳ chỉ tiêu 10 triệu mỹ kim. Hoa Kỳ đã phải xoay ra xây một tòa nhà hình bầu dục phần lớn chìm dưới đất, mái làm bằng những sợi thủy tinh có hơi thở phô g lên. Chiếc mái nhà chỉ cao hơn mặt đất 6 thước. Cố lê Hoa Kỳ muốn khiêm nhượng để cho Nga lên cao vút, còn mình thì chìm xuống, lại ngoại giao !

Nếu tòa nhà Mỹ cũng mắc, cũng cao, cũng màu đỏ như Nga chắc chắn thế giới sẽ không hòa bình như bị giờ !

## TRUNG TÂM nghiên cứu số mạng

2093A, Huỳnh qu. Tiên Phú Nhuận

Do Cụ Tổng Lầu sáng lập  
cùng với nhiều vị nòi danh về :

- Tử Vi Khoa Học
- Tử Vi Đông Phương

Hợp tác để nghiên cứu cho  
Bạn một lá phiếu số mạng rất  
chính xác.

Mục đích : nòi lên những khúc  
mắc, sự thật về cuộc đời. Bảo  
bản đúng trên 80%. Đã có rất  
nhiều Công Văn Thư gửi đến  
xác nhận và khen tặng. Mọi  
đến Trung Tâm dặng rõ.

Quý Ông, Bà, Cô, Cậu, Anh  
Chị Em Quân Nhân muốn biết  
rõ Cuộc Đời mình ? Viết thư  
về : (Ông Phan Huy Nhạc  
hộp thư 364 Saigon) Xin  
tờ số mạng.

Quý khách đến Nhà Thờ Ba  
Chuông đường Trường minh  
Giảng (nối dài) quẹo trái 80  
thước thấy Trung Tâm.

Cụ Tổng Lầu

Một đặc điểm là gian hàng Hoa Kỳ tuy « yếu » hơn Nga nhưng số du khách lại trội hẳn. Trung bình có 8.000 người viếng thăm 1 giờ. Người ta cho rằng đa số du khách vì tö mò muốn xem đá mặt trăng. Cô Ruth Rendely, một nữ tiếp viên khá ái tại đây phát biểu : Cái lỗ xòn là các du khách một khi đã chen được vào tới trước đá mặt trăng họ như muôn « đóng đố » luôn lại đó, họ không thể tin rằng một hòn đá ở trên mặt trăng lại hiền như vậy. Ít ra thì nó cũng phải nhảy hoặc tỏa sáng chứ ! Kết quả là gây nên cảnh kẹt người một cách khủng khiếp !.

## Kẻ được giúp người bị chê

Để nhằm lôi kéo thật nhiều nước tham dự, Nhật đã làm sẵn những khói nhà tiền chế, không có lầu, toàn bằng thép để giúp cho một quốc gia dù nghèo đến đâu cũng có thể gửi đồ triển lãm. Khi vương quốc Ethiopie của châu Phi không nhận lời mời tham dự vì lý do tài chính thì một chủ ngân hàng Nhật bản đã giúp họ ngay 15.000 Mỹ kim ! Trong khi đó quốc gia không lồ TC lại không có mặt vì Nhật cho rằng hai quốc gia không có liên lạc ngoại giao với nhau nên không thể mời TC tham dự !

## Người đèn vật trắng

Một con cọp có cái tên rất người là Philip mới 5 tuổi và là một trong 33 con cọp trắng trên thế giới được Ấn Độ gửi tới trưng bày tại gian hàng của xứ này. Thật là lầm cảm. Người đèn lại gửi vật trắng, Hay bà Thủ tướng Ấn muốn xỏ ông Nixon về vụ da màu nồi loạn tại Mỹ ! Đèn có thể khoái trang, sao trang lại không khoái đèn được ?

## Lược làm bằng phi cơ Mỹ

BV đã đem theo hai xác phi cơ hạ được của Mỹ để triển lãm tại gian hàng của họ, một khu đất do Nga nhường cho. BV cũng đem theo một toán thợ chuyên làm lược, bông tai, cà rá tại chỗ bằng những mảnh phi cơ ! Không biết dân Mỹ có đến đây làm đù không ?

## Gian hàng VNCH

Gian hàng VN làm cạnh Kim Tự Tháp của Ai cập và điện Acropole d'Athènes của Hy Lạp. Các quốc gia khác chuẩn bị từ 1 đến 2 năm

để trình bày gian hàng của họ, trong khi đó VNCH sang tới tháng 1 năm 1970 mới khởi công xây cất ! Thật là giỏi vô địch !

Gian hàng VNCH trưng bày đồ khảm xà cừ, đồi mồi, đồ sơn mài, đồ gỗ, những hình ảnh mỹ thuật nói lên sự xây dựng và chiến đấu của miền Nam.

## Rồng lộn

Một con rồng ở gian hàng VN đã bị hơi nghiêng, và đây và dịp để báo chí kê những người có trách nhiệm dựng gian hàng đó. Báo Hòa Bình ngày 27/3/70 viết : « Một người bạn vừa từ Osaka về cho chúng tôi biết hai con rồng trên cổng chính vỡ gian hàng VN tại hội chợ Osaka dù đã cắt bờm, cắt chân rồi nhưng vẫn còn nặng quá. Vì nặng quá nên rồng lộn nhào và kềnh, khiến cho khách vỡ hội chợ thăm gian hàng VN bị thương. Do đó cảnh sát Nhật đã phải canh cổng chính của gian hàng VN để khách vỡ thăm đi cổng khác. »

Gian hàng Việt Nam dĩ nhiên không thể là trụ sở Hạ viện được, nghĩa là không thể có cái cảnh DB bị hỏi thăm sức khỏe kỹ quá ngắt sủi đi dã năn nì với cảnh sát khiêng ông ra khỏi trụ sở Hạ viện như khiêng heo đừng có đi cổng trước,

Ôi chuyện rồng tại Osaka bị lộn thật là chuyện lem nhem. Nó lem nhem vì đó là tác phẩm của ông Đại sứ cậu chó. Đại sứ cậu chó thi dĩ nhiên phải có « rồng lộn » là cái chắc rồi ».

## Cảnh sát Công lộ VN biểu diễn phạt tại Expo ?

Không ! Bốn Cảnh sát Công lộ VNCH ngày 15/3 đã đi Osaka để biểu diễn lái mò tô tại dien trường Festival Plaza. Trước mấy trăm ngàn khán giả thuộc đủ quốc tịch, bốn ông đã biểu diễn những nét lái lướt, nguy hiểm, lúc nambi, lúc đứng, lùi chòng lùn nhau và họ đã nhận được những tràng pháo tay như sấm động.

Giá họ biểu diễn rút tu huýt và kéo sô phat họ còn được hoan hô nữa vì CSCL ở Saigon rút sô phat lệ hơn cao bồi Mỹ rút súng ! Kẻ viết xin chấm dứt tại đây vì còn phải đi nộp phạt : hôm qua mãi nghĩ về Expo 70 dooc qua cả đèn đỗ !

## Hỡi những ai trên răng dưới không dẽ...

### Hãy đọc :

# tuần báo NẮNG THÉP số 7

để cùng khóc, cùng cười, cùng phẫn nộ, cùng làm cách mạng xã hội

## Hỡi những kẻ giàu sang sống nhởn nhơ trên mồ hôi và xương máu của đồng bào..

### TUẦN BÁO: NẮNG THÉP

quyết định mỗi tuần sẽ xéo tai 1 tên  
buôn dân, bán nước. Xéo tai thực sự  
chứ không phải chỉ xéo tai trên báo

Các ông hãy tìm đọc NẮNG THÉP để được biết  
đã đến lượt các ông bị hành hình chưa ?

ỦY BAN TRANH ĐẤU  
THƯƠNG PHẾ BINH

## Nghèo là nhục

Đối với người Việt Nam chúng ta thì nghèo không phải là một cái nhục. Cỗ nhân ta vẫn trọng những tiếng sõng yên trong cảnh nghèo và vui với đạo lý.

Bây giờ đối với chúng ta, cái nghèo dần dần bắt đầu trở nên một cái nhục. Không phải vì chính nghèo là nhục. Nhưng nghèo là nguyên cớ sinh ra nhiều cái nhục khác.

Cái nhục phải ngửa tay xin viện trợ nhỏ giọt chẳng hạn.

Trong thời Âu ngọc Hồ làm Tổng Trưởng Kinh Tế, người Mỹ làm áp lực để chánh phủ ta phải bỏ trợ cấp gạo nhập cảng. Nghĩa là mỗi bao gạo, nhập cảng của Thái Lan hay Huê Kỳ, được chánh phủ bán cho dân với giá 2000đ. Giá bán đó vừa với túi dân, nhưng chánh phủ phải trợ cấp mỗi bao 1000, nghĩa là thực sự chánh phủ trả 1 phần 3 tiền bao gạo.

Bây giờ USAID yêu cầu Bộ Kinh Tế bỏ khoản trợ cấp gạo đi. Giá bán mỗi bao gạo cho dân chúng sẽ lên 1000 đồng nữa. Làm vậy thì dân oán, báo chí chửi, mà dân với báo thì chửi chánh phủ chớ chửi ai?

Khi đó Âu ngọc Hồ ra điều trần trước UB kinh tế Hạ Viện, nói rằng: «Tuần trước có mấy người Mỹ bên USAID sang Bộ Kinh tế thúc dục chúng tôi bỏ trợ cấp gạo. Họ nói thẳng rằng: «Hoặc các ông bỏ trợ cấp gạo, hoặc 2 tháng tới sẽ không có gạo cho các ông nữa».

Câu nói đó có ghi trong biên bản một phiên họp của UB ban kinh tế Hạ nghị Viện mà Đạo Cầy được đọc.

Khi đọc được cái biên bản đó thi Đạo Cầy thấy nhục nhã chung cho cả nước mình.

Trong khi dân mình tưởng rằng chánh phủ mình đưa ra chánh sách nò, chánh sách kia, mình phè binh, chỉ trich, chế riếu, phản đối cho sướng miệng. Thằng dân mình lấy làm le lẩm. Tưởng rằng chánh phủ mình cũng bảnh lảm. Nhưng rút cục, cái thằng dân nước nghèo, dù là cầm quyền hay bị cầm trị, thì cũng là cái số kiếp chó đẻ cả. Một ngàn đồng bạc gạo mà tại nó còn dọa «coi chừng không có gạo mà ăn!» Nữa là bao nhiêu vấn đề khác?

Còn chánh phủ thi không bao giờ có thể vắng tịc với dân là: «Đ.M. nó, cái vụ đó tại này cũng đech làm sao được: Nghèo thấy mẹ thi làm sao mà không tăng thuế? Nghèo thấy mẹ thi làm sao mà không đổi hối suất đồng bạc?»

Nói tóm lại, riêng từng người thi nghèo không phải là cái nhục. Ta có thể ăn rau, ăn cháo, sao xong thi thôi.

Nhưng nói chung cả nước thi quả thực nghèo thấy nhục lắm lắm.

Nhân số này có nhiều bài nói về sự thịnh vượng của Nhật Bản, mà Đạo Cầy chợt cảm thấy cái phận Việt Nam mình nhục nhã quá.



## ÔNG ĐẠO CẤY

### Khôn là khố

Tuần trước trước, anh Kha trấn Ác sang Lào về than rằng: «Người ta bảo dân Lào lười biếng, dân Lào dốt hồn minh. Nhưng cái điều chó đẻ là dân Lào nó sướng, nói không có giết nhau nhiều như minh».

Cụ Trạng Trình bảo rằng: Khôn cũng chết, dại cũng chết!

Sau hơn hai mươi năm dân VN trở tài giết nhau mới thấy lời thánh dạy đúng quá!

Trên tất cả cái thế giới ở thế kỷ 20 này, không có 1 dân tộc nào đánh nhau, giết nhau giỏi, lỳ, kiêu nhẫn, tận tình bằng được dân ta.

Nếu có Thẩm thúy Hằng của chúng ta không to bằng cái của những Raquel Welch của thiên hạ, nếu tài ăn chơi sài tiền như nước của công tử Hoàng kim Lân của ta không sành được với các Play Boy thế giới, thi ở nước ta lại sản xuất được những vị anh hùng liệt sĩ nhất thế giới, vừa thế giới tự do, lẩn thế giới của «các nước anh em xã hội chủ nghĩa».

Trong lúc cuộc chiến tranh quốc cộng đã kéo lê thê mấy chục năm chưa thấy bóng 1 giải pháp nào để thoát được, thi các thương tọa Án Quang đã tự nhận đứng ra lập một lực lượng hóa giải.

Hóa giải được thi hay quá.

Mà hóa giải thi đẹp hơn hòa giải nhiều. Hòa nghĩa là tạm hoãn không đánh nhau, tạm sống chung thô thi. Còn hóa là thay đổi hẳn bản chất của mình để có thể sống được với đối phương.

Lòng tự tin của chu thương tọa chúa Án Quang rất cao cả, khi các ngài nhất định đứng ra làm 1 lực lượng hóa giải.

Nhưng nếu các ngài định hóa giải, và có khả năng hóa giải được cả một mâu thuẫn lớn lao là mâu thuẫn Tư bản, — CS, thi chuyen trước tiên mà các ngài phải làm là tự hóa giải lấy những chuyện trong nhà đã!

ngày lần đêm của một thành phố Nhật, người du khách ngoại quốc thấy một sự kiện cụ thể đánh vào mắt mình từ ngay lúc đầu, là đức tính siêng năng và chuyên chú của hầu hết mọi người Nhật đối với công việc. Chính ông Morita là người bản xứ, làm đại diện cho hãng Mitsui tại Nam Dương Quần Đảo cũng phải thốt ra lời sau đây, trong dịp trở về Đông Kinh vi công vụ: «Tôi phải về nước mỗi năm một lần, thế mà tôi cũng không chịu nổi cái tình trạng ở đây, lúc nào cũng gấp, gấp gấp, cái gì cũng ồn ào, nhức tai.»

Bất kể ở vị trí nào, dù là ở ngoài đường, hay ở trong xưởng máy hay ở trong văn phòng, người Nhật luôn luôn sẵn sàng biểu lộ sự tin tưởng rằng ý chí tinh tiến và sự cố gắng là cao quý hơn tất cả cái gì thuộc vật chất.

Người Nhật có một quan niệm rất cao về danh dự, nên họ không quản một cố gắng hay một hy sinh nào, để thực hiện một hứa hẹn trên thương trường. Đó đó, có khi cả chủ nhân ông lão nhân viên kế toán và nhân viên chuyên môn đều tình nguyện làm thêm giờ đêm, để có thể làm được công việc phát hành hàng hóa vào đúng ngày giờ đã hẹn trước với khách hàng.

Thường thường người Nhật không sợ tình trạng thất nghiệp, vì ở xứ này hầu hết ai cũng có công việc, mà có khi giữ một công việc cả một đời mình. Bởi vậy chính phủ không bắt lập bản thống kê các người thất nghiệp như tại các nước Âu Tây. Ở đây cũng không có chuyện tăng lương vì lý do thành tích hành nghiệp, mà chỉ có tăng lương vì lý do thâm niên thôi.

### Nguyên nhân thứ II

Nguyên nhân thứ hai của nền thịnh vượng nước Nhật là thái độ uyên chuyển đổi với sự thay đổi, hay là đặc tính thích hợp với hoàn cảnh mới của người dân Nhật. Đặc điểm này của tâm lý người Nhật đã được thể hiện lần đầu tiên trong thời đại Thiên Hoàng Minh Trị từ 1868 đến 1912, trong việc cương quyết cải tổ xã hội phong kiến đương thời, thành một xã hội tàn tiến trên nền tảng kỹ nghệ hóa.

Tiếp sau cuộc cải tổ trú đánh này,

khả năng thích hợp của người Nhật còn tạo nên được một số thành tích ghi dưới đây:

1. Ngành chế tạo hàng tơ lụa rất phồn thịnh trong thời đại Minh Trị; nhưng từ sau ngày người Mỹ tung vào thị trường loại tơ nhân tạo thì sự tiêu thụ hàng lụa thiên nhiên mỗi ngày mỗi sa sút.

Người Nhật bèn chuyển sang chế tạo tơ nhân tạo và sau một thời gian ngắn nước Nhật trở thành một quốc gia xuất cảng rất nhiều loại tơ này.

2) Trước đây 20 năm, số nông dân là 50% của tổng số toàn dân. Chương trình cải cách diền địa và cách mệnh kỹ thuật nông nghiệp, do Đại tướng Mac Arthur ban hành, đã thu hút về đô thị độ 10 triệu nông dân. Ngoài ra, người ta diễn ngày nay có một căn bản học thức tương đương với bất cứ người dân Nhật nào khác, nên họ thích hợp được với đời sống đô thị và công việc của công xưởng một cách rất uyên chuyển.

Do 2 nguyên nhân trên đây, tỉ số nông dân ngày nay chỉ còn là 18% thôi.

3) Những xi nghiệp lớn là những lò đào tạo và cung cấp những chuyên gia trác tuyệt để thúc đẩy nền kỹ thuật nước Nhật trên một đà tiến triển vững chắc và không ngừng. Trong thời đại Minh Trị, cũng như trong thời gian hiện tại, những tiến bộ người Nhật thực hiện được, đều bắt gốc một phần lớn ở nền kỹ thuật học linh hôi được của ngoại quốc. Người Nhật đã có tiếng là những độc giả sưa nhất trên thế giới, đối với những tác phẩm kỹ thuật ngoại lai. Họ cũng là những nhà nhập cảng lớn nhất về những đặc quyền phát hành hay sáng chế của nước ngoài.

Nhưng nếu chúng ta coi họ là những «thợ bắt chước» thi đúng là chúng ta làm một công việc phi báng thô lỗ. Giai đỗi nếu ta áp dụng danh-xưng này vào thời kỳ Minh Trị, thi còn có thể là tạm đúng đến một mức nào đó. Sự thật, ngày nay người Nhật được dư luận chung công nhận là có biệt tài trong mọi công trình quyết cải tổ xã hội phong kiến đương thời, thành một xã hội tàn tiến trên nền tảng kỹ nghệ hóa.

trình thương mại hóa chất transistor, nguyên nhân là 1 sáng chế của người Mỹ. Hàng Sony cũng mới ghi được một thành công lừng lẫy tương tự trong sự phát hành một loại máy vô tuyến truyền hình mẫu sáu, được bồ túc bằng một phát minh của hãng Mỹ Columbia Broadcasting System.

Nói tóm lại, nước Nhật ngày nay đứng ngang hàng với các cường quốc Âu Tây, trên hầu hết các khu vực quan trọng của nền kỹ thuật tân tiến, ngoại trừ về những máy tính tối tân nhất. Gần đây một cơ quan mệnh danh là «Ủy Ban phát triển và khảo cứu» được tạo lập do công nho và trợ ngân của tư nhân, đã khởi đầu công cuộc nghiên cứu và hóa tiến, không gian và hạt tử. Nền kỹ thuật Nhật bản có một đặc điểm đáng lưu ý là 80% những quản trị viên xí nghiệp đều là tốt nghiệp trường đại học và đại đa số có chứng chỉ về khoa học hay về ngành kỹ sư.

### Nguyên nhân thứ III

Nền kinh tế Nhật Bản lập trên nền tảng tư bản nhưng lại mang một đặc điểm khiến nhà kinh doa nh Âu Tây không thể không ngạc nhiên được, là: các xí nghiệp to hay nhỏ đều lệ thuộc một cách hoàn toàn vào số tiền vay của ngân hàng thay vì vào

## TRỊẾT NỘC BỆNH HOA LIỄU GIANG MAI

Trị bằng thuốc Bắc. Được miễn phí cho mọi người khi mới đến chữa.

### CHỮA HẾ CHỨNG :

Máy mắt, máy bắt thịt, ê đau, ủ tai, đau nhức, chốc lở.

Chữa tại Cô Nhi Viện HÒA BÌNH Xóm Mới, Gò Vấp—Gia Định. Văn Phòng 635A Phan Thanh Giản Saigon D.T 92.868, Bưu phiếu gửi ông Chu văn Tặng Giám Đốc.



## Tìm hiểu nguyên nhân sự phu thịnh phi thường của nước Nhật Bản hiện tại

Các đại diện báo chí quốc tế, sau khi quan sát Hội Chợ Tuổi già tại Osaka, đều có ý kiến là năm 1970 hiện hành có thể được ghi trong lịch sử nhân loại là «Nhật Bản Niên Kỷ» được. Ý kiến này xét ra không có gì là quá đáng vì sự thật, người Nhật đã đạt được những thắng lợi hiển hách trên các thị trường quốc tế, từ những ngành kỹ nghệ tối trọng như đúc sắt, và đóng tàu biển, cho đến những công nghệ sản xuất loại nhạc khí như dương cầm, và chế tạo các đồ vật như chiếc rờ tay để chơi dã cẩu v.v... Nhịp đà tiến triển kinh tế của nước Nhật cũng rất là ngoạn mục, đã đạt đến tỷ số 14% trong năm 1969, (tỷ số Hợp chúng Quốc chỉ có 4%) và đã đưa tổng số sản xuất quốc gia lên mức độ cao hơn tất cả các nước khác trong hoàn vũ, ngoại trừ Nga Sô và Mỹ Quốc. Nhưng nếu nhịp đà này được duy trì và tiếp tục tiến đều cho tới năm 1980, thì sự tru thẳng còn có thể là vô địch, và khoảng thời gian 10 năm sắp tới sẽ

thích đáng mệnh danh là «Nhật Bản Thập Niên Kỷ lục» một cách hoàn toàn. Lẽ tất nhiên, 1 viễn ảnh kinh tế tương tự chỉ có thể thực hiện được trong một hoàn cảnh chính trị ổn định và vững chắc. Thị điều kiện thiết yếu này có thể xem như đã được bảo đảm bởi cuộc tuyển cử gần đây, đã mạnh dạn xác nhận chính đảng của Thủ Tướng Sato như là quản thủ viên của nền thịnh vượng nước Nhật. Bởi vậy, nhiều kinh tế gia, như Ông Herman Kahn, đã tiên đoán Nhật Bản sẽ là quốc gia phú thịnh nhất trong thế giới vào khoảng năm 2.000, và thế kỷ thứ 21 có thể gọi là «Kỷ nguyên của dân Phù-Tang».

Vậy, sau khi đã thua một trận tàn phá ghê gớm như Đệ Nhị Thế Chiến, người Nhật đã hoạt động như thế nào để trở nên phú thịnh một cách phi thường sau một thời gian tương đối ngắn?

### Nguyên nhân thứ 1

Trên phương diện tài sản thiên nhiên, Nhật Bản là một nước nghèo hụt nhất, đối với các cường quốc khác, vì chỉ có một ít than, một khí hậu thuận hòa, với một vùng duyên hải có công dụng linh động như là giáp cho các hang xưởng được cung ứng loại vật liệu và hàng hóa nhập cảng rẻ tiền một cách điều hòa. Nhưng nước Nhật có một thứ kho vàng vô tận, tức là bô óc và đặc tính của 102 triệu dân Phù Tang. Trên phương diện tổng quát, người Nhật đạt đến một trình độ học thức rất cao, mà rất ít dân tộc khác nói chung có thể bi kịp. Trên phương diện xã hội, họ liên kết với nhau một cách chặt chẽ hơn người dân Mỹ rất nhiều. Ngoài ra người Nhật có một ý chí làm việc, được quan niệm như một nghiêm lệnh. Ba đặc điểm này có thể được coi là một trong những nguyên nhân của nền thịnh vượng nước Nhật hiện tại.

Trước cảnh tượng tập nập

Các ngài đã «hóa» được các phe nhóm như Tam Châu, Đức Nghiệp v.v. để giải quyết được sự chia rẽ nội bộ đâu? Vậy làm sao «hóa» được các tay như Trường Chinh, Lê Duẩn v.v.?

Muốn hóa được người ta lấy lời mà giáo hóa, hay lấy đức mà cảm hóa. Nhưng dùng lời thì khó lắm rồi, vì thế giới bây giờ nhiều lời quá, không ai nghe ai nữa.

Còn dùng đức?

Những uy đức đại hùng như của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, của thánh Ganhdi có thể cảm hóa được đại chúng. Kẻ trộm cướp sát nhân cảm đức ấy cũng có thể quay đầu mà thấy đạo.

Còn các vị như Pháp Siêu, Huyền Diệu, những người hay nói nhất, hay tiếp xúc với quần chúng nhất, cái đức của các đại đức đó đã hàm dưỡng tới mức nào rồi mà định đi cảm hóa chúng sinh?

Và nếu các thượng tọa bậc trên cũng không giáo hóa hay cảm hóa được các đại đức bậc dưới đó, thì nhờ ai rút bớt những ngôn ngữ và hành động nóng nảy, đầy sầu hận và oan khiên chập chùng của quý vị đó lại?

Cho nên Bần Đạo rất kỳ vọng vào cái công hóa giải của quý vị, đồng thời lại lấy làm lo cho cái khả năng cảm hóa của quý vị.

### Đông Du

Vào đầu thế kỷ này, các bậc tiền bối khai kinh của chúng ta hoảng kinh khi nghe tin bọn da vàng lùn tè là Nhật Bản đã đánh bại bọn đế quốc da trắng Nga ia tur.

Sóng thần công của Nhật làm cả Á Châu tinh giác. Từ Ấn Độ, qua Việt Nam, tới Trung Hoa đều cũng lấy Nhật Bản làm gương. Và ở nước ta phát sinh ra phong trào Đông Du. Các nhà nông ta Đông du sang Nhật Bản để học hỏi cái lý do tại sao Nhật Bản đã thắng được Tây Phương. Tại sóng chăng? Tại bom chăng? Tại tàu chiến chăng?

Một nhà văn Nhật Bản, Ông Okakura Kakuzo, tác giả tập Trà Thu, đã chua chát rằng: «Nhật Bản với một nền văn minh cổ truyền thẩm nhuần Thiền Đạo với hội họa, thi ca, trà đạo, thư đạo, kiếm đạo đầy tinh thần phật giáo thiền tông. Nhưng các người Tây phương vẫn coi Nhật là một bọn moi rợ, một dân tộc bán khai. Phải đợi cho tới khi người Nhật biết sản xuất súng thần công, biết xua quân sang xâm lăng Mãn Châu, biết giết thật nhiều người, biết đầu độc cả địch thủ bằng thuốc phiện, mãi đâm, thì lúc đó người Tây Phương mới vỗ tay reo hò rằng: À, Nhật Bản cũng là một nước văn minh!»

Trong chuyến Đông du lần thứ nhất đó, các cụ ta đã thất bại cả. Phần lớn các cụ đều toan nhờ sức mạnh của Nhật để đánh Tây. Cả 2 sức mạnh đó đều là sức mạnh Tây phương, vì dựa vào tiến bộ về cơ giới.

Đại chiến thứ hai, tiếng là Nhật bản thua Mỹ, nhưng đúng ra chỉ là 1 nước Tây phương này thua một nước Tây phương khác đó thôi.

Sau đại chiến, hai nước thua trận là Đức và Nhật lần hồi phục lưỡng, Đức là nước đã «làm phép lạ kinh tế» trước nhất, rồi tới Nhật làm phép lạ kinh tế sau, vượt qua mặt cả Đức,

Á Châu lại bừng tỉnh lần thứ hai! Đó, lại tấm gương Nhật Bản, bây giờ là tấm gương Phát Triển Kinh Tế, làm chói lòa cả Á Châu đó i rách!

### Cũng lại Đông Du

Và ở Việt Nam ta, năm nay, lại cũng có một phong trào Đông du nữa!

Nào là hơn 70 dân biểu và nghị sĩ qua thăm Nhật Bản.

Nào là các lãnh tụ đảng chính quyền như Hà Thủ Ký, Trương Công Cửu, Vũ Hồng Khanh cũng Đông du Nhật Bản.

Còn bao nhiêu thương gia, các chủ ngân hàng, các bà tướng, bà tá thi đua đi Nhật, không kém chi các liệt sĩ Phan Bội Châu, Cường Để v.v.

Nhưng tiếc thay, chuyến Đông du này của chúng ta lại không còn cái tinh thần của chuyến Đông du cũ.

Người ta không đi để lo phục quốc, cứu quốc. Người ta đi sửa vú sửa móng.

Người thì đi xin làm đại lý cho các tay đại tư bôn Nhật để về đây tiếp tay bòn của dân nghèo Việt Nam. Nghe nói chỉ có 1 chuyện là hệ thống xe buýt của đô thành Saigon, 5, 6 năm nay không thực hiện được, cũng chỉ vì người ta muốn dân Saigon không có xe buýt đi, bắt buộc phải mua Honda, Suzuki của Nhật! Âm mưu đó là của bọn nào?

Có người thì chỉ đi coi gái Nhật nhảy Franc Can Can, đi buôn lich cởi truồng, đi buôn sô cò là khích dục. Một ông dân biểu đi mang về mấy bộ phim con heo đang ra giá bàn, mỗi bộ 6 cuốn giá 95 ngàn đồng!

Vậy là cũng có 1 phong trào Đông du, nhưng không phải để cứu nước, mà là để bán nước! Không bán chủ quyền, bán đất đai một cách lô liếu nhưng là bán kinh tế, bán đạo đức, bán tinh thần của dân.

Tất cả, chỉ vì chúng ta thiếu một lý tưởng. Cái lý tưởng đó, thì ngày nay Nhật cũng không có, mà nếu có thì cũng không viện trợ cho mấy chánh khách ta được! Than ôi!

**THUỐC MỚI midol VIÊN BỌC ĐƯỜNG**  
Có bán tại các nhà thuốc Tây  
KIN 962 BYT/QCDP

tri các chứng đau nhức  
NHÚC ĐẦU. NHÚC RĂNG  
CẨM, CỤM, ĐAU LÚC CÓ KINH  
Pub.TÂN-TRI

số tiền vốn của xí nghiệp. Tỷ lệ giao 2 số tiền này thường là 70/30 hay 80/20 thay vì là 30/70 hay 20/80 như tại Mỹ quốc là một nước có những thị trường tự bản tự hữu rất phát đạt.

Để mô tả tình trạng bất thường này, một nhà kinh doanh Tây phương đã tưởng tượng một mặt biển đầy ngập văn tự nợ Ngân Hàng trên đó tất cả hệ thống xí nghiệp nước Nhật đương trời nỗi, bồng bềnh. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, người ta nhận thấy chính sự lệ thuộc tuyệt đối vào tiền vay ngân hàng và nền thương tín lại là một điểm ưu mạnh của hệ thống kinh doanh nước Nhật. Và đây là nguyên nhân thứ 3 dẫn đến hiện trạng phồn thịnh của quốc gia này.



Đây là sự hợp tác mật thiết kỹ lưỡng giữa xí nghiệp công và xí nghiệp tư. Tại nước Nhật, có 12 ngân hàng quan trọng bậc nhất, có đầy đủ uy tín để ảnh hưởng được lên các xí nghiệp tư có quyền quyết định tối hậu trong tất cả mọi dự định quan trọng của những xí nghiệp mắc nợ về các vấn đề đầu tư, giá cả và sản phẩm. Về vị trí tín dụng, những ngân hàng ấy trực thuộc vào chính sách tiền tệ và tín dụng của Đại Nhật Bản ngân hàng, nghĩa là của chính phủ Nhật Bản.

Theo cách tổ chức nền tín dụng thành hình một cái tháp như kèo trên cơ cấu kinh doanh Nhật đã trở thành, theo lời một chuyên gia Mỹ, « một sự bành trướng chính sách chung bằng những phương tiện tư nhân ». Một chuyên gia khác lại mô tả như là một tổ chức tập sản có kiểm soát với những thành phần được tự do cạnh tranh, nhất là để kiểm thị trường mới; và mệnh danh một cách gọn ghẽ là : « Đại Nhật Bản Công Ty ».

Người Anh tự hào là có một nền kinh tế kế hoạch hóa, nhưng chính

tạp chí Anh tri-danh, The Economist, đã có lần tuyên bố rằng : « Hệ thống Kinh tế Nhật Bản là một hệ thống được chỉ huy một cách khôn khéo nhất trong thế giới hiện tại ». Những nhân viên văn phòng có nhiệm vụ điều khiển hệ thống này, được xung vào trong 3 Bộ của Chính phủ : Kinh tế kế hoạch hóa Cục, Bộ Tài chính (để kiểm soát Đại Nhật Bản Ngân hàng) và Bộ Ngoại thương và Công nghệ. Những nhân viên này, giống như những bạn đồng nghiệp họ tại các chính phủ Tây phương, cũng có khả năng đòi hỏi nơi người dân hữu sự, tất cả những thủ tục hành chính phirc tạp, mất thời giờ. Nhưng trên phương diện trách nhiệm, họ khác hẳn những bạn kề trên : thay vì tự coi là trọng tài vô tư cho xí nghiệp, là có bồn phận bảo vệ quyền lợi chung khỏi bị thiệt hại do một lỗi lầm làm việc tắc trách, họ trái lại đương nhiên tham gia một cách hoạt động vào tất cả mọi quyết định quan trọng của xí nghiệp. Họ có quyền phát hành mệnh lệnh và quyền phủ quyết ; nhưng họ có xu hướng chỉ sử dụng những quyền đó trong những trường hợp tối cần thiết thôi, để có thể dành được nhiều thời giờ và tâm trí vào công việc thảo luận với đại diện nghiệp đoàn và nhân viên lãnh đạo xí nghiệp, ngõ hông đi đến một thỏa thuận chung. Tất cả những quyết định trọng đại trong nước Nhật đều lập trên sự thỏa thuận chung này.

Vậy « Đại Nhật Bản Công Ty » nói trên có thể quan niệm như là một kết khối vĩ đại, có một cơ quan tài chính và chính trị đầu não để chỉ huy hàng ngàn phân khu được quản trị riêng biệt. Tính chất cố kết của Công ty bắt nguồn một phần nào ở sự kiện là : Xí nghiệp tư nhân ở N.B. không hoàn toàn vui lòng như ở Âu Châu hay Mỹ Châu. Nhà kinh doanh Nhật thèm khát sự bành trướng xí nghiệp nhiều hơn là số lời lãi tức thời và, vì tính cảm và liên hệ chủng tộc, y sẵn sàng hưởng mọi hoạt động theo chiều nào (đương sự cũng đồng ý) đã được quyết định là hữu ích nhất cho Công ty Đại Nhật Bản.

P.V.K. trích dịch ở Tạp chí Life số... 13-4-1970.

Đối với người Việt Nam chúng ta thì Nhật Bản không phải là 1 xứ huyền bí quá đỗi, vì Việt hay Nhật cũng cùng một gốc văn hóa.

Nhưng với người Tây Phương, tiêu biểu là người Mỹ thì mỗi người Nhật Bản vẫn là 1 thế giới khó hiểu ! Dù người Mỹ đã thang trận, đã thống trị, rồi giúp Nhật Bản phục hưng trong 1 phần tư thế kỷ qua.

Dưới đây là những nhận xét của Donald Richie, một người Mỹ đã sống nửa đời người bên Nhật, viết về cá tính người Nhật, đăng trên tuần báo Life ngày 13-4-70.

oo

Nhà văn Pháp Edmond Goncourt (trong hai anh em đã sáng lập giải văn chương Goncourt nổi tiếng của Pháp) một lần mua một món đồ cũ từ Nhật gửi về. Mở ra, ông thấy tờ giấy gói đồ lại là 1 bức tranh mộc bản cũ kỹ của người Nhật. Ông ta đã phải kết luận rằng : dân Nhật là một giống dân yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp và rất có khiếu thẩm mỹ. Ông Goncourt không nghĩ cách khác rằng dân Nhật không quan tâm tới nghệ thuật của họ lắm, nên mới dùng bức tranh để gói đồ.

Quả thật, dân Nhật là 1 dân tộc nghệ sĩ. Ai cũng biết chút đỉnh hội họa, ca nhạc, viết một bài thơ, bài cù ngắn, dù họ có hay không tham gia thi đấu.

Nói chung thì cả Á Châu đều như vậy. Nhưng các nhà văn Âu Tây của cái thế kỷ 19 duy vật quá, như anh em Goncourt, như Lafcadio Hearn cần tìm thấy một quốc gia mà người dân yêu nghệ thuật, cảm tình với nó và yêu vẻ đẹp một cách vò vò.

Các nhà quan sát Tây phương cũng thường nhấn mạnh tới những điểm dị kỳ trong nếp sống Nhật. Nhà làm bằng giấy, các bộ Kimono sắc sỡ... Các cuốn sách của họ mô tả ở nước Nhật, cái gì cũng phải nhìn ngược lại : như khi nói có thì phải hiểu là không.

Ở Tây Phương, một cá nhân sẽ có nhiều tự do nhất là vào tuổi trung niên. Lúc còn bé, hay khi già, người Tây Phương rất bị lệ thuộc, còn ở Nhật cũng như các xứ Á Châu.



## NGƯỜI NHẬT DƯỚI MẮT NGƯỜI MỸ

HẢI LƯU

ở tuổi trung niên người ta lại bị tùy thuộc, gánh nhiều ràng buộc nhất ; còn lúc nhỏ và khi già lại được tự do hơn cả.

Một điều có thật, là một người Nhật làm vườn sẽ săn sóc tới từng cọng cỏ một. Nhưng nếu ông ta thấy một con mèo chết ông ta sẽ vứt qua hàng rào ra ngoài đường, và sẽ không ai lượm đi. Một gia chủ có thể thực hành một nghi lễ pha trà, uống trà một cách tinh vi tế nhị, nhưng trên con đường về nhà, ông ta có thể vạch Kimono ra và đái ngay ngoài đường. Bà quý khách tới dự lễ trà đạo, khi cần về nhà gấp, cũng sẽ chen chúc, xô đẩy, lấn lấy 1 chỗ để nhảy lên xe buýt. Ra tới ngoài đường họ sẽ cúi đầu chào nhau rất thấp, rất lâu, cúi thấp hơn cả sự đòi hỏi của phép lịch sự.

Ở xứ khác thì người ta cũng cứ trái nghịch như vậy. Nhưng ở Nhật Bản sự trái nghịch rất tự nhiên và cực đoan.

Sự cúi mình chào nhau là một điều rất đặc sắc của người Nhật để ta quan sát. Ta sẽ coi ai cúi

mình chào ai, ai sẽ được tất cả cúi chào và ai thì không người nào cúi chào cả. Cách cúi mình cũng nhiều kiểu, chứng tỏ địa vị khác biệt của mọi người, cũng như những chữ « tôi » « anh » được thay đổi tùy theo trường hợp, địa vị (như tiếng Việt thì ta tự xưng là tôi, tao, con, em...) và kêu là anh, ông, bà, mày, mi...).

Tóm lại mọi thứ đều phải có tôn trọng.

Người Nhật thường lặng lẽ chấp nhận những điều bề ngoài, dù nó sai sự thật. Họ không sửa lại hay chống lại. Đó là một thái độ có tính cách xã giao, không phải do lòng mọi người ; và vì vậy người Tây Phương có khi cho là người Nhật đạo đức giả.

Thí dụ một tiếng nói Có hay Không. Một người Nhật thấy bạn muốn họ bằng lòng nói có, trong khi chính họ muốn nói không.

Thế là họ sẽ nói với bạn bất cứ điều gì, trừ tiếng không. Họ sẽ dùng một câu trả lời đúng ý họ nhưng tránh gây 1 sự mâu thuẫn. Cái lối trả lời đó đã làm tan vỡ

hơn một mối tình, hơn một cuộc thương lượng kinh doanh, và đã gây ra hơn một cuộc khủng hoảng quốc tế. Tuy nhiên, họ đã tránh được những rắc rối tức thời, dù sau đó có thể có rắc rối trầm trọng hơn...

Có thể mô tả nước Nhật như một người phụ nữ. Nàng nắn đỡ, nắm khống chò đợi những ý tưởng ngoại lai (thí dụ chế độ dân chủ hay là điện tử transistor), và nàng thụ thai với các ý tưởng ngoại lai đó.

Nàng chờ đợi khi cái thai lớn lên, và đẻ ra một đứa con, không rõ ai là bố nó. Người chung quanh rút cục sẽ nhận ra rằng đứa trẻ đó, cái ý tưởng hay sản phẩm mới đó, hoàn toàn là Nhật Bản. Nước Nhật đã mang thai và đẻ ra những thứ như : Kiến trúc đèn dài kiều nhà Đường bên Tàu, Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa, thức ăn Tàu, Khổng Giáo, tư tưởng của Stuart Mill, vảy ngắn mini, nhạc Beatles...

Nước Nhật bí mật, khó hiểu. Nhưng không phải điều gì ta tin về

Xem tiếp trang 46

# ĐỜI LÀ THẾ !



BỐ LÁO  
phụ trách

## Đổi hay không đổi

Mấy hôm rồi, các nhà báo cứ hét nhau hỏi Tổng thống, Thủ tướng về việc đổi hay không đổi thành phần nội các.

Thật ra, trong cảnh tuyệt vọng ai mà chẳng mong một sự đổi thay, dù đó chỉ là một ảo ảnh...

Tuy nhiên, cái sự « cách mạng » và « cải tổ » ở nước này nó giống như cái nhẫn thăng của chiếc xe đỗ dốc.

Cứ mỗi lần cách mạng, mấy mạng này cách mấy mạng kia bằng biểu tình, bằng súng đạn, đất nước này lại càng thêm rối rắm, thân phận người dân lại mỗi lúc một đen tối thêm.

Cái việc đổi nội các đã trở thành cơ hội đào thải một số nhân tài. Hầu hết, các nhân viên nội các Nhật, Pháp, trước khi ra làm quan đều là những bậc kinh bang tế thế. Sau khi rời khỏi nội các, họ trở thành lý thuyết gia kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, các nhà báo lừng danh chính phủ phải kiêng nể, nhân dân phải quý trọng.

Trái lại, ở nước mình, một ông Tổng trưởng bao giờ cũng từ trong bóng tối bước ra như một bóng ma. Mấy tháng đầu, vả lấp chỗ sơ xuất của kẻ khác, xem ra cũng tạm được. Nhưng ngày này qua ngày khác, nhuệ khí cứ tụ dần, tài cán cứ cạn dần rồi phơi bày ra bộ mặt vô tài bất tuổng.

Khi đã rời khỏi quan trường, với số vốn thu hoạch được, ông quan vươn thông thả hưởng thú nhàn lạc. Khi làm quan làm hại thiên hạ, khi về vươn cung chẳng làm gì lợi lộc cho ai.

## CÂU CHUYỆN SỐ 15

Gò Vấp ngày 21 tháng 5 năm 1970  
Thưa Cụ Bố Láo.

Ở đời hế « nín » cái gì lâu quá thì có ngày cũng « xi », nếu không thi cũng nở, có khi còn hơn bom nguyên tử nở. Thế nên câu chuyện của tôi đã 17 năm rồi đến nay mới có dịp đề giài bày, âu cũng nhờ ơn ông rất nhiều. Vạn tạ Cụ Bố Láo.

oo

Tôi vốn sinh trưởng trong gia đình có 4 anh em cuộc sống không khá giả lắm. Năm 1953, vào một buổi sáng đẹp trời, có tôi từ Dalat về chơi. Thấy tôi mặt mũi cũng sáng sủa, nhứt là con trai mới đang sức lớn (trai 16) ! Cô tôi mới hỏi : « Cháu có muốn đi Dalat học với mấy em không ? Ở Dalat mát mẻ ăn học tốt lắm.

Nghé người cô qui hóa có lòng tốt (xin nói thèm đây là cô ruột) quả sirs, tôi hơi ái ngại, nhứt là ở cái điểm cô nói sẽ bao bọc nuối cho học lại càng làm tôi thèm kinh phục cô hơn. Song vốn có máu giang hồ thích đi đây đi đó, nhứt là nghe tả cảnh Dalat lại càng khoái tì biết Lao.. Tôi OK liền, và nắn nỉ cha mẹ đi một chuyến để lập công danh xem sao ! và phen này quyết chí học thành tài mới về.

Sau khi lo passe-port xong xuôi thì lên đường ngay (lúc bấy giờ lên xứ Hoàng Triều Cường Thủ cũng gay go như đi Nhật, HongKong bây giờ).

Trong hai tháng đầu đi học tưởng như cô đã hứa là lo cháu ăn học, như cô đã hứa lúc ở nhà, nhưng than ôi ! « đời có dễ dàng như tôi tưởng đâu ! Cô cho tôi biết là mỗi tháng ở Saigon phải gửi tiền lên ăn học, cơm nước thì cô cho ăn không, vì đã lỡ từ giã bạn bè ra đi xứ người ăn học chả lẽ lại trở về thi còn mặt nào gặp lại bạn bè.

Thế là ở nhà mỗi tháng phải gửi mandat lên đều đều. Suốt trong 1 năm tôi mới thấy rõ cái ân ý của cô tôi là muốn đem tôi lên để làm công việc thay một đứa ở nhưng khôi phái trả tiền công. Quả thực cô đã tính nước cờ cao. Có một dịp vacance vài người trong bà con lên Dalat chơi nhưng với cái tính đê tiện của người cô, những họ hàng đều bất mãn mà bỏ đi, không muốn ghé thăm nữa ! (Xin nói thèm vì cô là người dốt nhưng nhớ làm « BÂY TỐI » nên được « QUAN LỚN » thường bao bọc cho con cái ăn học, có đứa cũng trở nên người.)

Đến sau này cũng còn một hai đứa khác cũng đều bị cô cho ăn bánh vẽ như tôi, nghĩa là « hứa đại hứa tiểu » rằng : « Cô sẽ lo cho cháu ăn học đàng hoàng ». Nhưng sau đó chỉ làm một đứa dày tờ không công để đến khi trở về mà ôm hận ! Cô còn nhẫn tâm định gả bán đứa cháu kêu bằng di cho một người lớn tuổi nữa ! Không hiểu

## TIẾNG THỞ DÀI CỦA NHỮNG TÂM HỒN BỊ ĐÈ NÉN

với mục đích gì ? Khi nghe kể chuyện này tôi lại càng ghê tởm người cô có 1 không hai này !

Mỗi khi nhắc nhở đến người cô độc đáo này chúng tôi tự nhủ :

« Đời là thế »!!!  
« Đời nó chó má như thế đó các ông ạ ! »

TƯ BẢNH  
(Gò Vấp)

## CÂU CHUYỆN SỐ 16

Đời là thế... một buổi sáng nọ là ngày tranh đấu của bọn tôi và những anh em thương binh tàn phế khác đang rên đường tiến về Dinh Độc Lập để gặp Tổng Thống để nguyện vọng. Khi đoàn quân tàn phế đến đường Công Lý liền bị dùi cui xuất hiện chặn đường, vì bị chặn bắt thình lình nên đoàn quân tàn phế dừng lại... tôi với lè chiếc chân gỗ lên trước xem tình hình và phân hơn thiệt với dùi đảng dùi cui. Nhưng phía dùi đảng dùi cui có một vị tiến lên bảo : Các anh nên trở về bằng không tôi cho áp dụng biện pháp mạnh, làm loạn hả ?

Vì quá ức trước thằng bạn mặt ngựa đầu trâu nên tôi hô anh em xông lên, lập tức đoàn quân tàn phế tiến lên như nước vỡ bờ, những chiếc gậy sắt đưa lên phang xuống những thân thể rắn ri tôi ấp, mặc dù khói cay mù mịt. Trước kia còn là lính trận bọn tôi dần hết hạn thù vào viễn đạn bắn về kẻ thù CS. giờ này là phế binh bị chánh phủ bỏ rơi và còn đán áp tàn nhẫn nên uất hận thu vào gậy s.t, nạng gỗ mà giáng xuống đầu kẻ nào chặn đường đán áp.

Cuối cùng bọn đầu heo thất thủ, đoàn quân tàn phế của tôi hoàn toàn ngồi trước dinh Độc lập chờ gặp Tổng Thống. Tôi mới có dịp suy nghĩ lại tình đời bạn bè tên bạc, chánh phủ quá vong ân, bọn đầu trâu mặt ngựa không nhận rõ thân phận mình sau này cũng sẽ bị số kiếp « vát chanh bỏ vỏ » hiện nay của chúng tôi, vậy mong bọn kia tĩnh cơn mè dài thời thế.

Linh Chân Gỗ  
Viết xong trong đêm Phật Đản-70



HÃY XEM THỂ LỆ THI KẾ CHUYỆN ĐỜI Ở SỐ 27

Cho nên, đổi nội các là chuyện phải. Nhưng đổi cho ra đổi, tìm người cho ra người đâu phải là chuyện dễ. Về chặng, cái gì cũng cần có kinh nghiệm. Phải thật bại mới có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm phải có đủ thời gian thực tập.

Hoàn cảnh ngày nay cho thấy cá nhân không đáp ứng nổi nhu cầu cấp bách của thời đại. Những biến chuyển từng từng phút buộc vấn đề nhân sự cứ phải quay cuồng. Quay mãi dàm ra lúng túng, lúng túng quá hóa thành bế tắc.

« Đời là thế » mong mỏi có một nội các mới để đáp ứng đúng nhu cầu tình thế. Nhưng sự cải tổ ấy gặp khủng hoảng lớn về nhân sự.

— Những người có tài lại quá dè dặt, sợ hãi, nên không dám nhảy ra. Vả lại, làm sao nhảy vượt qua khỏi máy lợp vòng thép gai của dinh Độc lập và phủ Thủ tướng ?

— Những người dân biết mặt, chưa biết tên, lại phần nhiều là bọn « đầu co cổ rụt ». Bọn ấy bám vào chỗ nào chết dán, mất nước ở chỗ ấy.

Cái lè cầu hiền của cổ nhân khó có thể có trong một quốc gia dân chủ ấu trùi, quân chủ nửa mùa như nước mình. Rút lại, mai kia ta sẽ có nội các mới nhưng chắc chắn nó cũng sẽ rất chóng cũ vì các vật liệu xây cất ngôi nhà hành pháp đều là kèo cột mục nát được sơn đi phết lại. Mỗi cái vỏ mà ruột thì thâm xì ! Có đổi thì đổi cho vui, quanh đi quẩn lại bùi nhùi mà thôi.

Biết đến bao giờ, người tài trí được đời biết đến. Kẻ liêm sỉ thường không chịu luồn cúi nên cứ mai danh ẩn tích mãi. Kẻ vô lương xun xoe này nọ thật rậm đám vớ cùng.

Lịch sử thường mở cửa để đón người tài nhưng kẻ vào nhà lại phần nhiều đì cửa hậu cả. Quả thật

**ĐỜI LÀ THẾ !**



## sự bành trướng đế sọ của Nhật Bản

LÝ ĐẠI NGUYỄN

Những năm gần đây, hàng hóa Nhật Bản hầu như xâm lấn khắp thị trường quốc tế. Nhật Bản không sản xuất những thứ hàng có tính cách cồng kềnh, mà chỉ nhầm vào những loại hàng tiện dụng, nhất là cho xã hội nhược tiểu. Tuy nhiên, với những sản phẩm kỹ nghệ tinh vi của Nhật, người dân các nước đại kỹ nghệ như Mỹ, lại cũng ưa dùng.

Hội chợ Expo 70 của Nhật hiện nay, đánh dấu sự thịnh vượng tới cao độ của nền kinh tế kỹ nghệ của Nhật. Với hội chợ đó mặc nhiên Nhật đã lên ngôi đế vương tại Đông phương. Giới Tư bản Quốc tế buộc phải quan tâm tới vấn đề đầu tư với nền kinh tế Nhật. Trước đây, có thể nói vấn đề đầu tư với nền kinh tế Nhật chỉ có Mỹ được độc quyền. Mỹ là 1 nước thắng trận đối với Nhật, Mỹ vừa đổ vốn đầu tư vào cho Nhật vừa phải tìm thị trường cho sản phẩm Nhật.

Đó cũng là một trong những yếu tố chính cho sự phát triển và bành trướng của Nhật. Mặc nhiên Mỹ phải cống Nhật, ảnh hưởng của Mỹ có tại đâu, thi hàng hóa của Nhật xuất hiện tại đó. Qua hai cuộc chiến tranh Đại Hàn và Việt Nam, Nhật đã có được cơ hội bằng vàng để kiểm lòi và thâu Mỹ kim, do sự đồn trú của quân đội Mỹ trên đất Nhật, cũng như sự thâu những sản phẩm cần thiết cung cấp cho lính Mỹ.

Thêm vào đó, người Nhật trước khi thất trận vốn đã từng làm quen với đời sống máy móc. Chuyên viên của họ có sẵn, và quan

trọng hơn nữa, giới tư bản của Nhật có tinh thần tổ hợp, mọi khả năng của quốc gia đều được dồn vào việc phát triển kinh tế, vì Nhật không được quyền nhởn nhơ tới chính trị quốc tế. Thể thống lãnh đạo của Nhật tuy thay đổi màu sắc, nhưng vẫn duy trì nỗi sự liên tục. Không có việc đấu tranh chính trị nội bộ. Ngoại trừ việc đấu tranh nghị trường ôn hòa theo thể thức dân chủ.

Chính vì vậy, nên tuy ở Nhật phe Cộng sản và tả khuynh rất nỗi, nhưng chỉ có tác dụng làm cho đời sống dân chủ của Nhật thêm phong phú, và nhất là làm cho Nhật có những cơ hội tốt để thâu quyền chủ động chính trị đối với Mỹ thôi, không tạo ra những hiểm họa nguy hiểm cho Nhật. Nhật nhờ đó từ thế một nước bại trận hoàn toàn nắm trong sự khống chế và chi phối của Mỹ, đã nghiêm nhiên trở thành một nước thực sự có nội dung Trung lập trên trường quốc tế. Nhật không cần rêu rao đường lối Độc lập, Trung lập chí hết, mà đường lối đó vẫn được cả thế giới nhìn nhận. Đó là nhờ khả năng kinh tế và trình độ kỹ thuật của Nhật. Nhật là Nhật đã đặt được căn bản sống chung với Mỹ ngay khi vừa ký bản nhận đầu hàng.

### Xin đầu hàng vô điều kiện mà vẫn có điều kiện

Với chủ trương Đại Đông Á của quân phiệt Nhật. Nước Nhật đã mạnh mẽ xâm lấn khắp Á châu. Nhật là đã lao đầu vào cuộc chiến Thái Bình Dương với Mỹ. Nhật, lúc ban đầu đã tỏ ra hung hăng thẳng thắn khắp các mặt trận. Nhưng

đề rồi không đạt được mục tiêu nào cả, mà phải nhận hai quả bom nguyên tử đầu tiên của thời đại. Hàng triệu người chết và một bản kỷ kết đầu hàng đến với Nhật. Dân Nhật đã nhận lấy tất cả tủi nhục và thảm hại về phía họ. Họ đã là tấm gương lớn cho các quốc gia khác về một tai họa nguyên tử thời đại. Qua Nhật, thế giới mới không dám sử dụng vũ khí nguyên tử một cách bừa bãi nữa. Đây cũng là một bài học chót cho thế giới về sự tròng cậy ở khả năng kỹ thuật chiến tranh và quân sự để thôn tính các nước khác. Đem so sánh Nhật ngày lao đầu vào cuộc xâm lăng với Nhật ngày nay, trông vào khả năng bành trướng kinh tế của mình, thì thấy rằng: nước Nhật hôm nay vẻ vang hơn nước Nhật ngày xưa quá nhiều.

Được vậy, chính nhờ giới lãnh đạo của Nhật lúc đó, biết đặt cơ sở sống chung với Mỹ. Công đó phần lớn là do nơi sự mềm mỏng và biết phận mình của cựu Thủ tướng Kishi. Ông đã biết đưa 2 tay dâng nước Nhật cho Mỹ ngày đầu hàng, để giữ lấy vị Thiên Hoàng của Nhật. Không để Mỹ truất phế vị lãnh tụ quân phiệt đó, rồi thay thế bằng chế độ Cộng hòa như Mỹ quan niệm.

Ông nói thắng với vị tu lệnh Mỹ rằng: toàn thể nước Nhật là nô lệ của Mỹ. Nhưng để Mỹ dễ cai trị nước Nhật ột cách ổn định, người Mỹ không nên truất bỏ Thiên Hoàng. Và nên cai trị dân Nhật qua chính phủ Nhật do Mỹ quyết định lựa chọn. Không nên trực trị, vì hai giống dân và hai nền văn minh có nhiều chỗ không hợp nhau.

Mỹ vốn không có bản chất xâm lăng, và thấy giới lãnh đạo Nhật tỏ ra biết thân biết phận, nên họ chấp nhận mọi đề nghị của Kishi, thế là nước Nhật vẫn do người Nhật cai trị. Tuy trên thực chất và binh điện quốc tế. Nước Nhật là một nước lệ thuộc Mỹ. Chính vì sự lệ thuộc đó, mà Mỹ đã phải đổ vốn vào để tái thiết nước Nhật.

Vốn của Mỹ, người của Nhật đã tạo thành nước Nhật phồn thịnh hôm nay. Sau 25 năm cầm cù nhẫn nhục. Nhật đã được Mỹ trao lại các căn cứ mà Mỹ đã chiếm đóng, cứ điểm chót là hòn đảo Xung Thắng cũng sẽ được trao lại cho Nhật một ngày gần đây.

Như vậy nước Nhật đã lấy lại được thật đầy đủ tư thế của một nước độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, (những lãnh thổ thuộc Mỹ, còn một số quần đảo phía bắc thuộc Nga thì Nhật cũng đang ráo riết thâu hồi). Thêm vào đó Mỹ còn có bốn phần phải cống Nhật ở khắp các thị trường nữa.

Chính vì Thiên Hoàng không bị truất bỏ, nên nước Nhật tuy bị chia một phần nào cho Nga, mà Nga không thể tạo nỗi một chính thể cộng sản ở phần đất của họ. Nước Nhật nhờ vậy vẫn được thống nhất, và chính thức là một hội viên Liên Hiệp Quốc. Về điểm này Nhật đã tiến xa hơn nước Đức một bậc. Nước Đức có hai chính phủ Đông Tây, nên không thể tham gia được sinh hoạt chính trị quốc tế.

Nhưng, nước Nhật tuy cũng là nước bại trận, không được quyền tham gia sinh hoạt chính trị. Thế mà phò có chân trong Liên Hiệp Quốc. Nhật, mặc nhiên được tham gia sinh hoạt chính trị quốc tế rồi. Nhật còn khôn khéo hơn nữa, là lấy cớ vì phải phát triển và giao thương với khắp nơi trên thế giới,

nên phải tham gia các cuộc vận động chính trị quốc ngoại. Dù rằng những cuộc vận động đó đều được Mỹ chấp thuận. Nhưng vì Mỹ trọng khả năng của Nhật, nhất là Nhật xin đảm đương giúp Mỹ những dịch vụ quốc tế khó khăn mà Mỹ không thể tự làm được. Nên sáng kiến của Nhật đều được Mỹ ứng thuận. Chỉ trừ những dịch vụ quá phong hại tới mưu

đồ của Mỹ thì Mỹ mới bác bỏ mà thôi. Vì rằng quyền lợi kinh tế của Nhật hiện nay có liên quan tới quyền lợi của giới Tư bản Mỹ đầu tư tại Nhật. Bởi đó nếu về việc phát triển kinh tế của Nhật không thời thì chính phủ Mỹ khó có thể từ chối nổi những yêu sách của Nhật.

### Nhờ đâu nước Nhật có ưu thế đó

Ngoài những lý do chúng tôi vừa nêu trên. Còn 1 lý do hết sức thầm kín nữa. Đó là hệ thống lãnh đạo phân công của người Nhật. Họ vẫn thầm khục người Mỹ mà vẫn đấu tranh với Mỹ. Những cuộc đấu tranh thầm lặng đó phải nói nó được xem như một tiêu biêu cho các nước nhược tiểu. Người nhược tiểu muốn tồn tại vẻ vang, đừng quên bài học của Nhật hiện nay.

Viết bài này, chúng tôi không nhằm ca tụng nước Nhật, một nước Nhật tiến bộ về khoa học. Vì những tiến bộ đó, vẫn còn là một hiềm họa không nhỏ cho Nhật trong tương lai. Nước Nhật càng đi sâu vào đời sống máy móc. Người Nhật càng ngày càng phải trả nên máy móc. Và trong tương lai, khi sự sụp đổ của nền văn minh kỹ thuật tới thời, thì Nhật cũng không thể tránh được những đỗ vỡ do chính sự chống đối đời sống máy móc



của con người chán máy móc tạo ra. Chúng tôi chỉ muốn đưa ra lối lãnh đạo của Nhật để đi tới sự tự chủ dân tộc của họ mà thôi.

Đây là sự phản công mặc nhiên âm thầm và ngoài hiến pháp, nhưng lại được triệt để tôn trọng: THIÊN HOÀNG là đại diện cho quốc gia Nhật, vì là nước bại trận nên nước Nhật trở thành vô quyền. Thiên Hoàng do đó chỉ là ngôi vị tượng trưng. Nhưng lại rất cần cho sự thống nhất và duy nhất của Nhật. CHÍNH QUYỀN: gồm Chính phủ và Q.H. do dân bầu cử, ở thế thỏa

hiệp với Hoa Kỳ. Vì Hoa Kỳ vẫn tôn trọng việc đấu tranh nghị trường, nên dù Chính phủ có luôn đà sát với Mỹ, nhưng Quốc hội lại được tự do, nhờ đấy, Chính phủ bớt được những áp lực nặng nề của Mỹ. HẮC LONG: Một tờ chức bí mật vốn có từ xưa của Nhật. Sau ngày Nhật thất trận tờ chức này hoàn toàn lùi vào bí mật sống trong các đoàn thể Võ sĩ đạo. Hắc Long được xem như một thực lực bảo trì tinh thần tự chủ của Nhật. Họ thủ tiêu bất cứ người nào làm hại tới tinh thần tự chủ đó. THIỀN ĐẠO: Những người tu thiền và các tập thể võ sĩ đạo được xem như tiêu biểu cho tinh thần văn hóa Nhật. Những người đó mới thắt là các nhà chỉ đạo của Nhật. Những tờ chức bí mật thường thường chịu ảnh hưởng của họ.

Bốn tư thế đó thường xuyên bô xung cho nhau, để đưa nước Nhật thoát vòng lỵ thuộc của Mỹ. Họ hoàn toàn chịu sự chi phối của Mỹ trên danh nghĩa, nhưng trong thực tế, họ luôn luôn vận dụng tối bẩn thể trên kia để tránh áp lực của Mỹ. Thiên Hoàng mời cố Tổng thống Mỹ Eisenhower sang Nhật. Trong khi đó giới văn hóa cho rằng: Làm như vậy có khác gì nhận Mỹ là thiên tử của mình. Quốc hội Nhật đem vấn đề đó ra mở cờ trước nghị trường và cuối cùng đồng ý với Thiên Hoàng. Trong khi đó phe cách mạng ám sát cảnh cáo vị thủ tướng, và các phe khuynh tả biểu tình bạo động lung tung, làm cho Tổng thống Mỹ phải tự hủy bỏ cuộc viếng thăm Nhật của ông.

Nhìn qua sự kiện trên, ta thấy Nhật đã hoàn toàn dùng thế phản công để thoát được những áp lực chính trị của Mỹ. Trong khi đó Mỹ vẫn phải triệt để nâng đỡ Nhật. Nhưng nếu sự máy móc hóa xã hội Nhật theo chiều tốc hành như hiện nay, khiến Văn hóa Nhật bị quên lãng, vai trò Thiên đạo và Võ sĩ đạo không còn được đề cao nữa. Lúc đó chỉ còn Chính quyền và các phe đối lập quần thảo với nhau, khiến cho Nhật mất lần thề thống lãnh đạo phản công hiện nay, để di dời sự lãnh đạo tập trung, và như vậy một là họ sẽ đi vào vết đế quốc cũ, hai là họ sẽ tự nổ tung do các cuộc nội công ngoại phá.

# KỸ NGHỆ LÊN ĐỒNG



## điều tra của LÃO TÔN

Nam mõ a dì đà phật ! Xin Phật chéng tâm !  
Xin lạy Mẫu, lạy Thánh, lạy Thần mõ bái đê tâm, đê  
tính cho con ! Con khõng dám súc phạm đến quý vị  
đâu ! Nếu có xin quý vị chấp chiếu đánh đòn, cho C.S  
Đã chiến đòn áp con đi ! con xin chịu tội ngửi lựu đạn  
cay ngay.

Kinh thưa quý vị đồng Nam, Đồng Nữ đạo tâm  
xa gần, đền trên như dưới, đồng khõ linh nghèo, đồng  
giàu phủ lớn thứ lỗi cho ; Thánh đê tâm cho em sao  
em viết vậy xin quý vị chớ phiền.

Đê cho lợp lang khách ngoài làng đê hiều đúng  
lẽ nghi quân cách Cô Đồng Mút, Ông Đồng Cộn, xin  
định nghĩa vài danh từ sau đây : Con nhang, đồng  
Nam, đồng Nữ, Đồng Đền, Giám tư.

1) CON NHANG : tại sao gọi là con nhang ? Xin  
thưa bất cứ người nào mà Đồng đền đê bát nhang  
lên đầu rồi kêu cầu... rồi Pháp sư đọc sớ... rồi Chầu  
văn đánh trống liên hồi, đâu bạn đảo đi vài vòng  
không giữ yên được Bát Nhbang trên đầu là được gọi  
là con nhang rồi. Đó là nguyên nhân gân. Còn nguyên  
nhân xa cắn cơ như sau :

2) ĐỒNG NAM ĐỒNG NỮ : Là chỉ những người  
phái Nam phái Nữ có đồng. Sau khi đội bát nhang

Đại khái cuộc đời bạn lụi sụi, đói rách, tranh  
đấu hoài mà vẫn là lanh tu quèn, khập khiễng  
đành mang mỹ danh «lanh tu hào hoa mà nhiều  
thủ đoạn vặt». Đó là tại lanh tu tuy là nhà tu nhưng  
cẩn số nặng nề mà chẳng biết nên phải lận đận lao  
đao ra quên lán nào cũng chẳng còn một manh giáp.

Muốn thành công cần phải đi đội bát nhang gấp,  
cam đoan không khỏi trả lại tiền. Trường hợp bình  
thường thì dường như có một cuộc gặp gỡ bất ngờ  
có sắp đặt để bạn gặp một vị Đồng Đền xin đội bát  
nhang, để cẩn số bót nặng nề, buôn may bán đắt. Áp  
phe vô hoài. Mỹ đen hết hạn về nước có Mỹ tráng  
nhào vô liền. Tốn kém chẳng là bao, tùy  
theo đền to phủ lớn, đồng khõ linh nghèo bạn phải  
chi một số tiền khoảng từ 5.000 đ đồng đến 10.000 đ  
để được nhà Đền mua cho bạn một cái bát hương  
với nứa ion súp bò cát cẩm 3 cõng nhang đê vào một  
số nhà sài chơi vì chính đó là một công năng huyền  
bi giúp bạn thành công vây. Không tin bạn đến hỏi Thượng nghị sĩ Trần Thế Minh con  
nhang Đồng Đền Lý thị Tứu mà coi.

Y trang cho một Đồng Nam hoặc Đồng Nữ dùng  
đê hầu Thánh (tức là đê lên Đồng) theo thời giá  
ngày nay giá từ 50.000đ đến 150.000đ tùy theo loại  
hàng nội hóa hay hàng nhập cảng.

mà cuộc đời vẫn hai năm mươi, kim đồng hồ chỉ 8g  
kém 15 hoài, báo vẫn bị tịch thu... Ấy là chẳng qua  
cần số nặng nề chưa trả hết, mà muốn cho cuộc đời  
khởi sắc được đánh trống cầm cờ, thuyết pháp hay  
như Tâm Thanh Đại đức «16 bàn tay nổi lèu bèu kia  
kia...»

Vậy nay muốn ngồi mát ăn bát vàng thi phải «Ra  
Đồng» gấp. Ra được Đồng tức là được phép chính  
thức lèn đồng hầu thánh thi quý ông gọi là Đồng Nam,  
quý bà gọi Đồng Nữ.

Muốn «Ra Đồng» không phải là dễ, tùy theo  
cần quả sang hèn giàu nghèo mới được «Thánh»  
chấm cho ! Đồng đền mở khăn hộ cho túc là đóng  
vai quan thầy trong việc Ra Đồng. Dễ hay khó, có  
mở được khăn hay không đó là cả một nghệ thuật  
của Đồng Đền. Nhưng đều phải mẫu số chung là  
phải thành tâm xé da róc thịt ra và «Tốn Tiền» !

Những nghi thức đê Ra Đồng thì thấy là rườm  
ra chi tiết rắc rối như lễ tấn phong một vị Nguyên  
thủ quốc gia vậy. Muốn chu toàn không phải dễ.  
Những điều kiện cần đê mở phủ ra đồng theo thời  
giá bây giờ là từ 250.000đ đến 300.000đoo.

Đây xin kê vài món chi đê độc giả tưởng lầm :

— Bộ đồ mõi từ phủ, gồm 2 bộ ngựa, voi bằng  
giấy rất lớn, và bộ từ phủ gồm khoảng 20 đế 30 vị  
thánh thần làm bằng giấy, giá từ 100.000đ đến  
200.000đ.

— Lễ tam sinh dè, gà, vịt, tôm, cua, ốc phải từ  
5.000đ đến 20.000đ.

— Tạp vụ đong cho Đồng đền từ 5000đ đến 20000đ.

Thế là một buổi lễ linh đình được Đồng đền  
chứng giám mở khăn, mở phủ cho con nhang. Kể từ  
giờ phút đó con nhang biến thành con Đồng của  
Đồng đền mới được phép lèn đồng.

Cuộc lễ chấm dứt, lễ tam sinh ngả ra, cho các  
Đồng anh, Đồng chị ăn uống no say, bạn muốn quên  
khô hay hòa bình vui quý vị đồng nam đồng nữ thật  
là thiên đàng ở trần gian.

Mở phủ xong, tất cả số đồ mõi đều phải mang đốt  
gấp vì đền nhỏ đâu có chỗ chứa, thế là 200.000đ  
được mang ra cái lò xay rất khoa học tiến bộ đê hỏa  
thiêu.

Chưa xong ! Như vậy là bạn mới được công  
nhận là có đồng thôi. Bây giờ bạn muốn lèn Đồng  
đê tạ Mẫu lại là một việc khác.

Đồng đền bao giờ cũng hết lòng tận tâm tận  
lực giúp bạn đê tự nên lúc nào Đồng đền cũng  
sẵn sàng các phương tiện đê giúp đỡ. Vì hi mở phủ  
xong, Đồng Nam Đồng Nữ đều phải sắm các y trang  
đê hầu Thánh. Đồng đền lúc nào cũng sẵn các thứ  
đê bán «Rẻ» cho đệ tử của mình.

Y trang cho một Đồng Nam hoặc Đồng Nữ dùng  
đê hầu Thánh (tức là đê lên Đồng) theo thời giá  
ngày nay giá từ 50.000đ đến 150.000đ tùy theo loại  
hàng nội hóa hay hàng nhập cảng.

Kết sơ sơ vài món y trang cần bản đê các Đồng

cô Đồng cậu dùng đê hầu thánh là 20 cái áo, mỗi áo  
tiền công may là 1000đ đến 1500đoo tiền vải từ 3000đ  
đến 6000đ.

Sau khi sắm đủ các y trang. Con Đồng đến  
thỉnh ý quan thầy túc Đồng Đền hay Pháp sư đê lừa  
này hầu tạ Mẫu. Cũng phải coi trầu khay nước đê  
tạ. Xin thura khay trầu cũng trị giá cả bạc ngàn,  
không ít vi một quả cau bảy giờ giá là 30đ rồi đó.

Chọn ngày giờ xong rồi, việc đầu tiên là xin  
Phật thánh chứng tâm cho, Mẫu đê ý cho, con Đồng  
phải lo gấp 20.000đ đưa cho Đồng đền đê lo lễ tam  
sinh, túc là khoang vài mâm cỗ thịnh soạn gồm ba  
món chua : thịt gà luộc, thịt vịt luộc, heo quay, xôi  
tôm, cua, ốc v.v...

Lo xong khoản chính, con Đồng phải lo các thứ  
đê phát lộc tùy theo Đồng giàu, nghèo.

Đây xin kê đồng hạng B túc là hạng trung trung  
cũng phải mất 20.000đ trở lên là ít, sơ sơ xin kê vài  
món cho quý vị nghe chơi.

— Bánh cẩm Rồng và ng Bảo Hiền vài chục hộp.

— Vài chục soài tượng (soài nàm nay được  
mùa già cũng từ 80đ đến 200đ một trái mới dùng đê  
phát lộc đưọc).

— Một mâm cỗ cô bé

— Một mâm cỗ cậu

— Mười mâm cỗ cho các ông Hoàng, có từ  
ông Hoàng nhất đến ông Hoàng Mười. Có ông  
Hoàng nghiệp thuốc phiện nên con đồng phải mua  
thuốc phiện tẩm vào đầu thuốc lá đê dàng ông Hoàng.  
Đồng Đền sẵn sàng giúp đỡ cho Đồng con các  
món này đê buỗi hầu thánh được thập phần viên mãn.

— Một mâm cỗ mỗ

— Một mâm cỗ cho Bà Chúa Sơn lâm vân vân  
và vân vân như khoảng năm sáu ngàn tiền lẻ mới  
toanh đê phát lộc, và hai ba ngàn cho Chầu Văn.

Nhà Đền nào cũng có phòng tắm tiện nghi đê  
đồng Nam đồng Nữ tắm rửa sạch sẽ trước khi lèn  
đồng hầu thánh.

Tắm rửa sạch sẽ trang điểm mỹ miều thanh thoát  
như con ruột của các đấng tiên thần thánh phật.

Thế là cuộc Hầu Thánh lèn đồng bắt đầu.  
Tiếng đàn tiếng trống hòa hợp với tiếng hát lúc nhặt  
lúc khanh lúc rồn rập như nhạc thời trang hippy à  
gogo, khi êm ái du dương siêu thoát như tiếng Tỷ  
Bà trên sông khiến con đồng lúc thăng lúc giáng  
nhịp nhàng trong điệu nhảy lon son rất ư là cung  
kinh trước Phật thánh thần.

Rồi ! sau khi định nghĩa các danh từ căn bản  
trên, người viết xin giới thiệu các sinh hoạt đền phủ  
trong cộng đồng xã hội ngày nay trên các khía cạnh  
chính trị, kinh tài và tình ái...

Tại Saigon, Gia Định bây giờ cũng có khoảng vài  
trăm đền phủ lớn nhỏ chia ra như sau :

## Hạng nhứt sảng trọng uy nghi rất có thể có tư cách pháp nhân (?)

Đó là Đền Ngã Năm, Đền Phủ Giầy... Tuy sang trọng nhưng ít được giới đồng bông hâm mộ lắm vì có tính cách công khai, tiếp đãi không được đồng hậu kín đáo, với lại tính cách hiệp hội lâm thày thổi ma, mà đồng bông bẩn tánh rất là tệ nhỉ phức tạp cảm hối chốc vung dẽ giận lắm.

## Đền hạng nhì

Tại Saigon, Gia Định có vài chục đền xin kê vài cái : đó là đền Cô Đồng Múi ở Trương Minh Giảng nay trị giá cũng vài chục triệu kẽm tượng pháp ; đền Cô Đồng Trung tức đền Quan Tuần ở đằng sau Viện Đại học Vạn Hạnh thời danh nhất là các năm 1959 — 1964 trị giá cũng cả chục triệu, bây giờ thì có phần phai lạt vì Cô Đồng chẳng thiết lo phận sự mà chỉ lo hành quân cùng với 36 cây bài. Đền Cô Đồng Gian cũng gọi là đền Sông Thái Lão rất ư là đứng đắn chỉ chuyên lo việc thánh thần mà thôi, nên có nhiều lộc. Đền Bà Dư, đền Cô Sáu, đền Chúa Lực ở Khánh Hội... và đáng kẽ nhứt là Đền Cô Bơ ở Thủ Thiêm, ngồi uống lava ở nhà hàng Mỹ Cảnh nhìn sang là t hấy liền. Đền Cô Bơ phong cảnh thật hữu tình rất được các chàng hải quân đến hành hương dẽ cầu phước...

## PHONG NGƯA

Gé chốc, lờ lói, gải tới đâu ăn lan tới đó  
Không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết  
uống: Giải phong Sát Độc Hoàn

## ÔNG TIÊN GẦN 40 NĂM DANH TIẾNG



Hỏi các tem huốc Hoa — Việt (có bán lẻ)

### Nhà thuốc ÔNG TIÊN

Phú Lâm — CHOLON — KNBYT số 3 — 9.5.63

## Đền hạng ba

Vô số kẽ không hết, đó là những điện thờ Mẫu tại gia của những Đồng Nam Đồng Nữ đã kinh nghiệm già dặn về đồng bông muốn ít tốn kém mà hầu thánh được nhiều khôi cần đến Đồng đền chi cho mệt. Phần nhiều các vị này có kinh nghiệm chiến trường quá nhiều hầu thánh hoài lạy mầu mà làm ăn vẫn chẳng ra cái gì càng hầu thánh nhiều bao lại càng mạt, lộc thánh chẳng thấy đâu mà cứ phải đóng tiền cho Đồng Đền đều đều.

Lợi tức của Đồng đền tùy theo sự giàu nghèo của con đồng mà Đồng đền bắt đia. Mỗi lần lên đồng, Đồng đền được hưởng lợi tức từ 1000đ đến 20.000đ mà trung bình hàng tháng cũng có vài chục người lên đồng tùy theo uy tín của đồng đền

Cũng có lăm Đồng đền đoi meo chẳng tiền mua nái chuỗi sành đẽ cúng ngày rằm. Àu cũng tại số trời, sông có khúc Đồng đền có lúc mà !

Nói vậy ! chứ sinh hoạt ở cửa đền cửa phủ rất là keo sơn gắn bó. Những người đã đội bát nhang, đã được mổ phủ và đồng đền rất keo sơn gắn bó với nhau dùm bọc nhau (?) họ coi nhau như anh em một nhà, con cháu cả—đều là con đức Thánh Trần, cháu đích tôn ông Hoàng Mười, cháu ngoại vài trăm đời của Bà Liễu Hạnh v.v... và v.v.. Nên nếu lần đầu tiên bạn đến bạn sẽ ngờ ngàng vô cùng với những tiếng mẹ me ! con con ! chị chị ! em em ngọt như đường hóa học vậy ! Thật sự giỏi này có tinh đồng chí keo sơn gắn bó với nhau, rất nực kinh nè nhau tùy theo thời gian ra đồng đã được lâu năm hay mới ra từt là tùy theo tuổi đảng. Càng nhiều tuổi đảng lại càng được kính nể, được xưng tụng là các bậc Đồng cha, Đồng mẹ, Đồng anh, đồng chị. Các bậc Đồng anh, Đồng chị ư là nghiêm khắc với các đồng em bất phân tuổi tác ngoài đời, trái ý là mắng liền.

Một hôm ! vừa lên hầu thánh xong không biết đồng em làm chi trái ý đồng chị, bị đồng chị chửi yêu nguyên văn như sau : «Tồ cha mày, Bà sẽ nhõ lồng mày của mày Bà cam vào chỗ cám, Bà sẽ vặt lồng l.. của Bà, Bà khâu miệng mày lại» trước sự chứng minh của Đạo Sư, Phật, Thánh thần đang uy nghi tĩnh tọa cùng trầm hương nghi ngút. Lần đầu tiên trong đời làm tôi đành uống liên tiếp 2 ly đá lạnh mà vẫn nửa tỉnh nửa mè là m Đồng Đền và các bạn đồng bu lai hô hoán thoi đúng rồi Thầy Hai bị Ông Hoàng ốp. Trong thầy uy nghi quá, số phải thờ Ông Hoàng Mười mà cứ cứng đầu, thô, ráng đi, rầm này đội bát nhang, hạ mở phủ ra đồng đi cho cào số bớt nặng nè : Đó là một pha cùp lạc trước cửa đền làm tôi nhớ mãi.

Đa số các con nhang cũng các khách vãng lai đến Đền thường trực là các mệnh phụ phu nhân, tướng tá, giới phu nữ một thời lên xe xuống ngựa ngày xưa thì me Tây bây giờ thì me Mỹ về già lờ thời cõi đơn đến Đền để cầu phước.

## NGÀY ANH VỀ

anh sẽ về thăm miền quê khát đất  
gọi tên em như tiếng mõ kinh chiều  
mưa trút xuống cho lá ngàn về cội  
buồn điên lên như tiếng thở ngư  
phiêu

anh sẽ về thăm dòng sông cỏ luống  
nhặt đan mìn trên lối cổ năm xưa  
đón em về ta thăm rò cỏ ngựa

bắt đê than tìm rầy mít chơi đùa  
anh sẽ về thăm cô hàng bán nước

uống bát chè xanh ấm giọng khách  
anh hùng

cô hàng chắc năm nay đà luống tuổi  
anh hùng ơi râu tóc cũng hoa râm...

anh sẽ về dù trời mưa hay nắng  
dù áo sương pha hay dù lõi tật

nguyên

mây cuồng hoa cau buồn rơi bên dậu  
em cùi cười và nói tiếng thương yêu

tháng ngày vẫn còn thênh thang  
lâm đó

ra mè sòng ta nhặt sỏi rải quanh vườn  
em trồng hoa anh tiếc hàng dương

nhỏ  
gió sớm sương chiều vui biết mấy  
em oi...

đêm buông xuống quên Trường sơn —  
Nam Hải

đèn khêu lên quên hết mặt kẻ thù  
anh sẽ về phủi mặt sầu mất dạy

viết thơ tình cho đến mãi ngàn thu  
anh sẽ về — nhất định anh sẽ về

mái tranh nghèo anh yêu mẹ — yêu  
em...

NGUYỄN TÙNG

## NGAY HỌP MẶT TRONG TƯƠNG LAI

rồi ngày nào anh em gặp lại  
đứa lòng thòng vì mắt cánh tay

đứa khập khiễng trên đôi nạng gỗ  
đứa mặt mang những vết sẹo dài.

cả một lũ bát thành nhân dạng  
đến với nhau những buổi chiều sầu

bàn thế sự xen câu chửi đồng  
hồn ngậm ngùi trăm nỗi xót đau.

ngồi đánh chén mà cùi nhớ lại  
những tháng nào đã vội đi đóng

ô thiêng nhỏ cha ru mẹ hát  
lớn «tắc-cù » một cái là xong.

còn gì đâu chỉ còn tiếc nuối  
tuổi trẻ nào đã lạnh tro than

nhin trước mặt tháng ngày sương phủ  
chợt như qua cơn mộng bàng hoàng.

THẾ PHƯƠNG

là Giáo Chủ Tiên Rồng tức đạo len đồng. Tòa Thánh của Quốc Giáo này đặt Đà Lạt gần rừng Ái Ân.

Gọi là góp phần công đức Hoằng pháp đạo Tiên Rồng xin mách quý vị ai muốn nhập đạo hãy liên lạc với Viện Hoằng Pháp Quốc giáo tại Đà Lạt đường như ở Đền Phổ Cát (?) và cùng uy nghi lộng lẫy, còn ở Saigon hãy liên lạc với các Đồng Đền địa phương để lấy tài liệu, giá phỗ thông là 500đ một cuốn in rất đẹp công phu, giấy trắng láng của Mỹ.

## Sự linh ứng của khoa len Đồng

Người có đồng hàng năm phải len đồng và «vấn» mỗi vấn chỉ mất khoảng 20.000đ đến 100.000đ. Tuy tốn kém như vậy nhưng rất cần thiết nên họ phải cố gắng, việc Thánh việc Thần đâu có bỏ được.

Hầu Thánh (len đồng) là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống Tâm linh (?) của những người có đồng.

Chưa Hầu Thánh được là làm ăn không ra tiền, ngay ngắn, mắc nợ ai còn trễ chứ mắc nợ Thánh là trả gấp.

Tôi có quen một Đại úy BĐQ thuộc Tiểu đoàn Trâu diên, chúng tôi thường gọi anh là Thiên lôi chém bảy búa không chết. Năm nay đã 43 tuổi, ăn một bữa sáng 2 tô phở Tầu thủy, 3 chục xôi báp chưa no, ket buổi sáng cũng phải nấu súi để Hóc môn.

Hiền phụ của anh được Thánh Thượng điểm đồng đã lâu, anh ghét cay ghét đắng. Vợ anh dấu điểm đi lên đồng anh biết được thì Đền Phủ, Ông Hoàng, Bà Chúa đi đồng hết. Vậy mà bỗng dung anh mắc chứng đau bụng, đau liên miên, bao nhiêu thạc sĩ y khoa Tây, Tầu, Pháp, Nhựt, Mỹ ở Saigon tôi dẫn anh đi hết — các lương y đều

Xem tiếp trang 46



## ĐÊM TRONG BỆNH VIỆN

Tiếng cười vỗ oà không dứt. Huân trở người, chai nước biển rung rinh. Cánh tay đau nhức, thằng đuột, mỏi è. Từng giọt nước binh thản nhỏ giọt như không bao giờ dứt, caai nước biển vẫn dày ắp. Cơn sốt đã hành hạ Huân suốt cả buổi sáng cho đến chiều nay. Người y tá đã chuyển nước biển cho Huân nhưng Huân chẳng biết từ hồi nào. Tiếng cười đã đánh thức Huân dậy. Trên ba mươi thương bệnh binh ngồi, đứng, nằm đang cười khoái trá, trên Tivi đang diễn ra một vở kịch, Huân lại trở người, rút vai lèn cho đỡ mồi tay, không khí ngô! ngạt, khó thở. Tiếng cười lai vang lèn trong hòi, những khuôn mặt vỗ tay, vang rộ. Huân úp mặt xuống gối.

Khuôn mặt Sơn, Hùng, Lài hiện lên đậm chiêu ic lắng. Huân lầm bầm: «Giờ này tắt lửa, không được nấu

nướng, không biết chúng đã đào hầm tác chiến xong chưa, còn phải lo chỗ ngủ». Huân lại nghĩ. «Mưa thì khổn cả lũ thức sáng đêm, đứng co ro trong poncho, lại còn phải hai giờ gác». Huân chửi thầm: «Mẹ kiếp thức ăn hết từ hôm qua, bốn thằng chỉ lãnh được miếng thịt bò bằng nắm tay cho ba ngày ăn». Huân cười thầm: «Thằng nào cũng thèm một lát thịt nhưng chẳng thằng nào đủ can đảm gấp miếng thịt đầu tiên; đến chén cơm thứ hai thì cả bốn thằng cùng đều thanh toán miếng thịt bò thật nhanh đúng như truyền thống lính Dù: đánh nhanh đánh mạnh thu gọn. Huân thiếp dần với ba khuôn mặt Sơn, Hùng, Lài chập chờn thật đê thương, hiền hòa, triu mến.. Huân ngủ trong những vòng tay thật hiền.

Huân vẫn có ý nghĩ tượng tự, mỗi khi có ai hỏi. «Anh bị thương à». Huân không có được một

Thu đến từ bao giờ nhỉ. Huân ngạc nhiên, ánh nắng buỗi trưa thật gắt, những hòn sỏi trắng trong bệnh viện thật khô héo, không một cơn gió mát. Mùa áo xanh nhạt mà Thu đang mặc như nhạt nhòa, hòa lẫn trong màu áo xanh bệnh viện mà Huân đang mặc; Thu đứng tần ngần, tay cầm nón, tay cầm giỏ xách trông thật thảm hại. Huân nghĩ «Người bệnh nhàn là Thu và Thu cần được an ủi» Huân lúng túng:

— Thu ngồi đây đi Thu.  
Thu ngượng ngáp.

— Được, em đừng được. Thu hắp tấp: Anh bị thương?

Huân cười chua xót, như những mũi kim ẩn mạnh vào da thịt:

— Không anh bị sốt rét.

Huân vẫn có ý nghĩ tượng tự, mỗi khi có ai hỏi. «Anh bị thương à». Huân không có được một

diễn phục hồi lại chiến trường một cánh tay, một cái chân hay một con mắt hoặc một băng đạn vào da thịt. Huân vẫn thấy ngượng ngập jen vào một ít chua xót khi nhìn những thương binh chống nặng gỗ đang lè từng bước. Huân nghĩ: Như thế là đủ. Hoặc chết. Hoặc tàn phế. Trong cuộc chiến này thằng nào lành lặn nguyên vẹn không phải là may mắn, mà ít ra trong lương tâm chúng bị ray rứt khôn cùng, khổn nạn nhất, chắc chắn phải là những thằng ngồi trên máy bay trực thăng vung vit ra lệnh, bắn trái điểm, bắt tấn công mục tiêu, những thằng ngồi trong phòng lạnh với chai rượu mạnh bắn tay xòe ra trên bắn đò ra lệnh lục soát khu tử giác này trong ngày hôm nay. Chúng đâu biết mỗi thước đất mà chúng tôi tiến tới lót bằng xác chết bè bạn, và chóng, chúng được huy chương cao nhất so với tổng số xác chết mà mục tiêu cuối cùng chúng tôi đạt được bằng chiến thắng.

— Anh có một lầm không. Thu ái ngại :

Huân giật mình :

— À không. Huân ngồi dậy chỉ tay vào mép giường. Thu ngồi dậy di.

Thu ngần ngại một thoáng rồi ngồi xuống; đặt giỏ cam, sửa len cái bàn nhỏ bên cạnh. Thu nói thật nhỏ :

— Em nghe chị Thuận nói anh nằm nhà thương. Chị Thuận lo lảm Huân tình nghịch :

— Thu không lo à. Thu thấy anh bệnh chắc Thu mừng lắm nhỉ?

Thu gầm mặt, muốn khóc. Huân nâng nhẹ bàn tay Thu vỗ về:

— Thời mà cò bé, sao mà nhạy khóc thế.

Cả hai yên lặng. Huân không làm sao quên được ngày đầu tiên gặp Thu tại nhà chị Thuận, cô bé Thu có mái tóc dài đen láng, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên khi nhìn thấy Huân xuất hiện. Bộ đồ trận màu đất đỏ, tóc và râu tua tủa, đôi giày khò, cứng tuyền một màu đất bùn khò. Chị Thuận lảng xàng:

— Ối giờ ơi, ông tướng đó hở. Trông ghê quá trời.

Thu nhìn Huân như chưa bao

giờ nhìn con vật buồn cười đến thế.

— Bé nhìn anh gì dữ thế. Ghê lảm sao!

Thu cười ngặt nghẽo :

— Trông như ông kẹ.

— Thấy ông kẹ sao bé không khóc?

— O ! o Thu đâu còn bé.

Huân nhìn sững sốt.

— Thu đây à, Huân cúi mặt nói thầm : «Sao chóng lớn nhỉ»

Bé Thu vẫn hằng ngày sang nhà chị Thuận nhờ Huân chứng minh một bài toán khó, vẫn thường nhõng nhẽo với Huân mỗi sáng chúa nhật đòi đi xem tuyển lựa ca sĩ và thường thường Huân phải lì xì cho cô bé mấy cái bánh ngọt. Từ hôm hành quân về được bảy ngày phép, Huân đưa cô bé Thu đi xiné, bát phở. Thu ít nói, không nhõng nhẽo và từ đó đòi mắt rất lợ. Thu hay nhìn trộm Huân và Huân chợt thấy trên má Thu một ít phấn hồng. Đêm cuối cùng của ngày phép Thu khóc trên tay Huân, nước mắt nóng nhạt nhôa trên cánh tay trần. Huân nhớ là không có một lời hứa hẹn nào và Huân đã không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt Thu, đôi mắt mộng chín yêu thương. Đôi mắt đó như còn lảng vắng đâu đây; không, rời và thật xa tầm tay với của Huân; ngược lại, thật gần nhưng lâm chúa xót, sầu muộn.

là anh. Anh phải cưới với những tiếng cười quanh anh hoặc anh đang lang thang mà không còn gặp một ai; trong hai thái độ đó anh chẳng dứt khoát được. Anh nghĩ ngợi, nói thầm thì cho chính mình nghe; đôi khi anh bắt chọt những đôi mắt soi mói trong bệnh viện.

Thu em ! Phải chi có em ở đây, bên cạnh anh, anh sẽ nói cho em nghe; nói hết. Chúng đang tàn phá, chúng đang âm mưu hủy hoại, chúng đang dự tính biến tất cả mọi người trở thành những công cụ, chúng đang đề cao một lớp người để dễ sai ôiển, đau đớn nhất, chúng đang ra công bộ phá những tình tự dân tộc. Anh đã chẳng để dừng với cái tivi trước mặt. Như Thu biết cái giường anh nằm ngay trước tivi. Chúng đang si sụp suy tôn một cách tro trên. Chúng đang biến ngày tết V.N cùng ngày với lễ Giáng Sinh. Thu còn nhớ chương trình kịch đêm Noel chứ. Thu ạ, anh muốn nói thật nhiều với Thu nhưng làm sao nói hết. Chúng ta đang sống trong những bùa vây, càng ngày càng siết chặt, từ miếng ăn đến ý nghĩ, từ trong nhà đến lúc ra đường, xuống phố. Chữ chúng ta chợt hiện đến làm cho anh chua xót. Em có còn nữa đâu. Em chết thật ngổ ngàng. Chiếc xe của đồng minh đã vụn vút lao tới như một con chó điên cắn gắp cả người em, vỡ óc và lôi đi quãng xa mới ngừng lại gần cầu Phan thanh Giản. Một mẩu tin nhỏ trên báo đã làm anh bàng hoàng. Anh không tin đó là sự thật. Như anh không tin một người thợ hồ từ trên lầu năm roi xuống bếp dùm là một sự thật. Nó đột ngột, còn đột ngột hơn thằng An bị nguyên quả mìn mà chết, thằng Dũng ôm nguyên một băng đạn AK bể toang ngực mà chết, nhưng chị Thuận đã nói: «Thu đã chết».

Thu ạ ! ngày xưa đi học, anh nhớ có lần giáo sư Việt văn b.t bọn anh thực tập thuyết trình bình luận về một tác phẩm. Anh đã được chỉ định tác phẩm «Đò dọc» của nhà văn Bình nguyên Lộc làm đề tài. Anh đã hung hăng con bọ xít, vung vit phe binh tác phẩm «Đò dọc» có quá nhiều điều vô lý và quá kịch, tại sao nhân vật chính trong tác

phản lại té xe ngay trước cổng nhà  
ba người đẹp, tại sao? tại sao? Cho đến bây giờ cũng hai chữ tại sao. Tại sao Thu chết mà không là một người khác. Tại sao Thu chết mà không là một đứa con gái khác. Thu chết giữa lúc anh cần thiết có em. Sự có mặt của em thật cần thiết. Anh như một vở nghệ, cần có thêm một vở nghệ khác để làm nên sự sống lẩn lộn giữa đại dương bão tố. Anh yêu em. Anh yêu em. Vết mực nào bôi xóa tên em. Vết chém nào rách nát tim em, Tên vở loại nào đã hủy sự sống của em. Tên phủ thủy nào đã dựng nên vết kịch loang đèn trong đời sống anh. Thu em; Anh yêu em!

Đêm xuống từ bao giờ; không chờ đợi. Trên khung kính Tivi đang diễn một vở kịch ngắn.

Huân uể oải bước ra khỏi phòng bệnh viện. Làm một cử động hit thật đầy không khí vào buồng phổi, hơi gió lạnh lạnh ở cuống họng. Huân bước thật chậm ra hướng chợ Sư Đoàn Dù. Giọng ca Hùng Cường đùi giật làm Huân choáng váng. Nghĩ đến sinh hoạt chợ Sư Đoàn là Huân cười thích thú. Có 1 mùa nào đó, tất cả các quán từ quán giải khát, đến quán ăn, đều bỏ nhạc Trịnh Công Sơn. Và cũng 1 lúc đó, sách «Cậu Chó» của ma sư Trần Đức Lai được bày bán 1 cách huy hoàng.

— Một đèn.

Con bé Hiền nghiêng nghiêng mái tóc dài, cúi thấp.

— Anh Sứu không đi cùng với anh sao?

— Không.

Hiền vuốt tóc, đứng thẳng người; — Chắc anh Sứu qua không quân nhậu rồi chứ gì.

Huân châm một điếu thuốc, nhìn Hiền:

— Nhậu rồi sao?

Hiền bóp chặt nắm ngón tay; — Anh say hoài.

Huân cười thích thú, tinh nghịch; — Hình như, Hiền thích Sứu say lắm mà.

Hiền ngúng nguýt:

— Ai biết. Nói xong, Hiền bỏ vào trong. Bản nhạc « Ngậm ngùi » của Phạm Duy qua giọng ca Lê Thu ấm hẳn còn phòng. Huân gấp Sứu trong bệnh viện: hán say,

chui bởi om sõm, nằm bệnh viện nhưng vẫn trốn đi uống rượu là thường, thế rồi hai đứa quen nhau thật đơn giản. Không đứa nào nói chuyện với đứa nào; ngoài những buổi uống rượu. Một hôm Sứu ngủ say, đến quán của Hiền. Hắn la lối: « Đ.M bỏ nhạc phản chiến nghe » hắn nhìn Hiền. Hiền nhăn mặt bất mãn. Hắn cười « có muốn chém giết hả » nói xong, hắn quay nhìn mọi người trong quán: « Đ.M thằng nào muốn giết người đi chỗ khác chơi ». Sứu quen biết Hiền từ đó. Một vài bức thư, dăm ba bài hẹn hò, tình đến với Sứu và Sứu vẫn không đổi tánh. Hắn vẫn uống rượu và uống nhiều hơn trước. Một hôm Sứu say khướt, hắn khóc, hắn bảo hắn sợ chết, hắn bảo Hiền có thai 1 tháng, hắn bảo hắn thích làm cha, hắn sợ khi hắn chết Hiền buồn.



Huân !rung thửng trở về bệnh viện. Đêm thật lạnh. Sân banh loang loáng ánh trăng. Tiếng còi hụ từ xa, Huân cắn răng, chép miệng: «lại thương binh từ mặt trận về» ngang qua phòng nhận bệnh của bệnh viện Đô Vinh, Huân đứng lại tần ngần rồi đánh bạo vào xem. Gần 20 con đang rên rỉ. Những vết thương được che khuất bởi băng trang. Có bốn con gãy chân, sáu con bị thương ở ngực, tay, hai con bị B-40 bắn cháy đen nhưng vẫn còn sống, hai con bị thương ở đầu, mấy con còn lại bị thương nhẹ đang ngồi trên ghế dài. Huân nhìn thấy Minh khi bác sĩ cởi băng trên đầu. Huân suýt kêu lên vì kinh ngạc, một miếng da đầu bị bứt mất, để lộ máu đỏ lòm lẩn trong gò xương trắng hếu, con mắt trái bầy nhầy những máu khuyết một bên gó má như bị dao xén ngang. Bộ áo quần màu hoa rưng đã bị rách nát, đất đỏ hòa với máu đã khô lại làm cứng nhắc. Bác sĩ lấy kéo cắt dọc tay áo của Minh để chuyền máu. Minh đau đớn co tay, đập chân, những nứm thịt ở mặt co giật tung hồn, khuôn mặt lem nhem đen trông thật ghê rợn như

một con thú bị thiến sống. Hình như Minh đang khóc, nước mắt úa ra từ khéo mắt phải chảy dài xuống má kéo theo bụi đất làm thành một vết tráng nhè chia đôi khuôn mặt thật thảm hại. Khuôn mặt Minh là thế, dù là lành lặn diêm trang, Huân thương Minh, những lần ức sâu kín nào đó mà Huân nhìn thấy được trên nét mặt Minh. Minh ít nói, liều lĩnh, đôi khi thật hung bạo. Hai đứa ở cùng đơn vị, chung một đại đội, Minh là kinh binh của Trung đội I.

Có 1 lần đại đội đang di chuyển, bò lết qua những vùng le dày đặc, gò lưng bèn những rặng mây dày gai, cắn răng lủi qua khu rừng dày đặc, thót bụng khi phải lội qua con suối nước trong vắt nhưng rất độc. Khi được nghỉ quanh 5 phút, bởi toán kinh binh vừa ra giáp với đồng trống; tự dung Huân nghe 1 tràng nổ của súng M.16; không có súng địch nổ trả lại, tất cả Đại Đội nhào vào vị trí thiên nhiên sẵn sàng tác chiến. Một lát chẳng có gì, hỏi ra mới biết Minh bao nát cái radio nhỏ xíu của thằng Phong. Phong mang radio trinh cho Trung đội trưởng. Huân nhìn thấy cây kim đỏ trong máy chỉ vào số 60—đài quân đội. Cho đến bây giờ Huân mới hiểu, thầm nghĩ: «Sau cuộc chiến tranh này, những thằng đau óc, loạn thần kinh không hẳn là do súng đạn, mà phần lớn trách nhiệm là cái đài phát thanh lái nhái. «thiên thần mũ đỏ, thiên thần mũ nâu, thủy thần mũ xanh, cọp bay, cọp ba đầu rắn, lôi hổ, trinh sát, viễn thám, chiến thắng, chiến đấu đền cùng, thắng lợi về ta». Huân nhìn Minh một lần cuối, băng qua hành lang bệnh viện trở ra sân cỏ, ngồi bệt xuống. Mùi thơm hoa sứ thoang thoảng. Cả bệnh viện chỉ có một cây sứ. Những bông hoa sứ gây cho Huân gợi nhớ đến Huế, đến tuổi thơ. Huân dút tay vào túi áo lấy ra một phong bì nhầu nát. Huân đã khóc bao nhiêu lần, đứa em trai độc nhất đã bị cưa tay, Huân đang bị vi trùng hành hạ từng ngày. Mẹ ơi! Thế là hết, hai đứa con trai của mẹ không còn gì. Một viên thuốc ngủ từ bao thơ rơi xuống, Huân nghe lạnh buốt. Đêm bệnh viện thật buồn.



## ĐÓ. nbinu

### đời • LÚ HỒ

#### Học... ngược

Một chuyện lạ thế gian chưa từng có: Tòng đoàn học sinh tranh đấu tự ý cho đời ngày thi tú tài năm nay lùi lại hai tháng sau lịch trình thi chính thức do Bộ Giáo Dục quyết định.

Thế có ngược đời không?

Ở cái nước này, việc học, việc thi không còn do nhà nước, nhà giáo quyết định mà do học trò ra lệnh.

Hôm thứ hai, trường Luật mở cửa. Giáo sư hậu chiến Vũ Quốc Thúc đến lớp. Sinh viên vào học khá đông. Nhưng rồi vụ oán lộn giữa 2 ban đại diện «biểu tình mạnh» và «biểu tình nhẹ» diễn ra, Giáo sư Quốc vụ khanh lắc đầu xách cặp ra về. Giáo sư Phan Tân Chức giảng bài trước 300 sinh viên. Một nhóm khác ca hát trước hành lang, Giáo sư than: «Thày muốn dạy không được dạy. Trò muốn học không được học... Biết làm sao?» Thầy bèn ngồi một tí rồi ra về. Rút cuộc, trò còn yếu thầy lầm nên không phá thầy, không chụp mũ thầy một cách ngây ngô như hồi 1963; thầy quý trò nên chịu để cho trò tha hồ yêu nước. Tình nghĩa thầy trò xem ra keo sơn gắn bó hơn xưa.

Mặc dù, khi sinh viên Vạn Hạnh treo bảng: «không học, không thi, không đi lính» cũng vẫn chịu học bài nào, thi bài đó. Và nghe đâu, Giáo sư cũng đồng ý cho sinh viên bài khóa thêm hai tuần nữa rồi thi. Sinh viên quyết định có thi là có thi. Học sinh quyết định chưa thi là chưa thi. Hóa ra, cái thời khóa biểu giáo dục ở nước này đảo ngược mắt rồi.

Ngược đời cần ghi nhận thêm các điều sau đây:

1) Ủy ban Đại diện «biểu tình nhẹ» của Luật khoa quyết định đổi trường đại học Luật khoa ra Viện đại học Pháp lý chính trị. Như thế, viện này do sinh viên đề ra, nhất định phải ở ngoài Viện đại học Saigon. Mai kia, chắc chắn ta sẽ có thêm Viện Văn khoa, Viện Khoa học, Viện Dược khoa, Viện Y khoa v.v... và không biết sinh viên tìm đâu ra tiền để tổ chức, tìm đâu ra thầy để bồi nhiệm?

2) Ủy ban Tranh đấu quyết định không học, không thi. Các thầy đại học, nhất là đại học Khoa học, từ đầu niên khóa chưa dạy được giờ nào. Theo lệ của nhà nước: có dạy mới có tiền. Thế là giáo sư chết cửa tú. Nhờ tranh đấu, Giáo sư đã «tịch cốc» từ đầu niên khóa tới nay rồi. Sinh viên đừng trách các thầy tiêu cực. Các thầy đối quá và còn lo chạy gạo cho con. Tích cực sao nỗi?

3) Đầu giờ Tòng đoàn học sinh tự ý dời ngày thi tú tài. Vậy, công việc tổ chức kỳ thi năm nay, nhà nước liệu ra sao? Chẳng lẽ, chỉ đóng cửa trường 20 hôm mà lùi thi lại 2 tháng. Sau khi thi lại nghỉ hè 3 tháng. Chẳng lẽ, niên khóa tới khai giảng vào đúng ngày mồng 1 tết nguyên đán hay sao?

Nói đến mấy điểm trên, Ngược đời không hề trách móc sinh viên học sinh. Lớp trẻ thường thừa tâm huyết nhưng lại hay tin người. Vì quá tin người nên dễ bị lừa dối. Bị lừa dối sinh ra phản uất. Càng phản uất càng dễ bạo động.

Chung quy, lỗi vẫn ở bọn người lớn cả. Lớn về tuổi tác có lỗi. Lớn về danh phận lỗi càng lớn hơn. Một khi người lớn tuổi đã vì tư kỷ không dám dấn thân mặc cho bọn trẻ tự cường, tự lực; một khi hạng lớn danh phận chỉ bo bo thủ lợi thì bọn trẻ phải bơ vơ, ô hợp. Cứ vào một giảng đường sẽ biết. Hàng nghìn sinh viên nói chuyện ồn ào như vỡ chợ. Ông thầy vào cả lớp im phăng phắc. Ông thầy bước rờ, một bạn trẻ lên hô hào tổ chức liên hoan. Lập tức, cảnh cãi cọ như mồ bò nồ ra lập tức.

Người trẻ rất cần được hướng dẫn về cả phương diện cả «học» lẫn «hành». Người lớn đã bỏ bê họ rồi thì đừng trách cứ. Các vị có tài năng, có tâm huyết đã trốn đi thì tự nhiên bọn ăn sés chớp lẩy «khoảng trống tư vấn» đó. Sinh viên đã nhiều lần than thở như thế! Người lớn cũng đã nghe như thế! Biết đến bao giờ thầy trò mới ngồi chung với nhau?

Nếu người lớn đã tự ly khai với thanh thiếu niên thì cái cảnh học trò tự mở Viện đại học, tự soạn chương trình, tự xếp chỗ cho thầy, tự quyết định ngày thi là cái loạn tự nhiên. Thầy học trò sai không dám nói. Thầy học trò đúng chẳng dám theo. Còn thanh trách nói gì. Hãy chờ đợi bọn trẻ đi tù, đi sứ sang bên kia thế giới, xong xuôi rồi.., mình ra ứng cử làm cụ Thương, cụ Hạt, làm Tòng trưởng là ngon. Than thở làm chi. Hời các cụ già ít tuổi?



67

Thiếu nữ thức giấc lúc ba giờ chiều, ngồi thu mình quanh quẽ nhìn căn phòng trống. Trên chiếc bàn nhỏ, loại bàn ngủ, một tấm hình Em Bé đã chết (do Johnson tặng) một cánh hoa bông trang trắng. Trên bờ tường là hình Kota vận áo quần theo trang phục các võ sĩ đạo thời xưa của Nhật bản. Ngang thất lồng có cây đoán kiếm mà chàng đã dùng mồ bụng Thắng con Khi. Trong tấm hình, dường như cây đoán kiếm còn những giọt máu vòi hình chảy xuống.

Qua ô cửa một màu trời thăm thẳm. Tháng sáu. Những đêm ngày thật mơ mộng và phiêu lảng trở về. Cánh đồng như cao hơn tầm cũ vì cỏ ống cùng lát lùng đom quá đầu người. Xa tít là một vùng nhặt nguyệt chuyền mùa, từ nắng sang mưa.

Kota vào giờ này đang trên đường tuần thám. Từ ngày đến chân cầu này chàng thường trực lãnh nhiệm vụ đó, cùng với Coper hoặc Johnson. Những làng mạc tiêu điều quanh đây đã trở thành quen thuộc đối với Kota. Thỉnh thoảng chàng mang về cho Thiếu nữ một vài vật kỷ niệm đã thu lượm được trên nền nhà cũ hay trong đèn thờ, chùa chiền.

Kota thường láng vảng nơi các hàng hoa đại,

## BÊN DÔNG NƯỚC BIÊN

68

hở những cánh hoa. Với chàng, hoa nào cũng là hoa không tên. Nhưng chàng muốn hái về để mỗi chiều tặng Thiếu nữ. Chàng yêu mến vẻ hiền hòa cùng sự tinh khiết nơi Thiếu nữ.

Tuy có lần mồ bụng người, có lần đã dùng thế như đạo ném Coper xuống dòng nước dưới chân cầu, Kota vẫn thuộc loại thanh niên đầy lăng mạn tính. Kota say đắm vẻ đẹp của Thiếu nữ, cũng như cái hoang vu tím ngắt những làng mạc hun hút xa xôi. Có khi đến năm giờ chiều Kota cùng người bạn hãy còn lưu lại một nơi hẻo lánh nào đó. Họ dạo qua những khu vườn vô chủ, những ngôi mộ lâu đời, những phiến đá tịch liêu, những lùm cây không còn lá xanh và chẳng có tiếng chim.

Kota cố tìm một nụ hoa, dù hoa rất hiếm. Có khi chàng thấy một vài miếng ngói cháy, một chiếc tượng Phật đèn thuỷ, một cây thánh giá đã biến thè. Có khi hiền hiện trước mắt chàng một đôi guốc hay một đôi dép. Và chàng chợt nhận ra trong xa xôi huyền ảo của trí tưởng những người Việt Nam vàng vòi, những Việt Nam đã nhắm mắt trong cuộc đời phi lý.

Kota hiểu rằng, nơi hoang vu mà chàng dám lên hôm nay, trước kia là cả một vùng sinh động.

69

một làng xóm với tình thân, một xã hội với phép tắc, có tử sinh có ly biệt. Chàng biết rằng trên đám cháy này đã diễn ra trong thời cực thịnh của Việt Nam, bao nhiêu là hạnh phúc, rất nhiều hội ngộ.

Kota đã nhặt chiếc dép, đôi guốc kia về đặt trong phòng. Hằng ngày Thiếu nữ nhìn thấy, nhớ đến bước chân của cha mẹ. Nàng nhớ tiếng động của từng mùa. Nhớ lời ca hát ngọt ngào của rừng của gió. Thiếu nữ sờ lên chiếc guốc, sờ đôi dép kia, trong đêm vắng lặng, như sờ lên khuôn mặt một kẻ thân thuộc.

Bây giờ Thiếu nữ ra tới bờ sông, ngồi bên mộ Em bé. Gió từ xa đưa về hơi mát. Nàng xõa tóc phơi dưới nắng, chợt nhận ra vài hôm nay nước sông đã dâng cao hơn. Những tấm đanh lát ngang mặt nước cũ nay chìm sâu hơn. Dòng nước bạc loang loáng trên đó. Những lục bình trôi lênh đênh ngoài, Những lá vàng cùng cỏ mọn lang thang nhiều hơn, y như những kiếp người trôi lạc càng ngày càng đông trên dòng sinh hoạt tàn khốc của chiến tranh.

Một chiếc giường hư từ đâu trôi lại, Thiếu nữ mãi nhìn. Chiếc giường lùi dù về phía chân cầu, tấp vào bãi cạn, cảm cái chân gãy duy nhất xuống bùn lầy.

Thiếu nữ đợi Kota về.

Hàng nhiều tuân nay thiếu nữ mỗi chiều ngồi đợi Kota trở về. Hàng đêm, thiếu nữ phải nằm trong phòng Kota. Nàng căm sự che chở của chàng. Chính Kota cũng say đắm thiếu nữ, muốn được dang tay đùm bọc.

Nàng chưa thề quên được cái đêm kinh hoàng bị một số lính Mỹ ngắt chặn nàng hành hung, toan hãm hiếp dưới gầm cầu. Đêm đó may mắn Kota xuất hiện, chàng đánh ngã những bè bạn chàng, cứu thiếu nữ ra khỏi đêm vô vọng. Dưới ánh trăng vàng, từ bờ thềm lảng, Kota đã bồng bế nàng về phòng, lấy thuốc an thần cho nàng uống, săn sóc nàng như một kẻ thân thuộc.

Kota đã phá vỡ biên giới chủng tộc, giữa chàng và nàng. Kota cố gắng mang thiếu nữ ra khỏi niềm sợ hãi, cắt đứt tiếng kêu cầu thống khổ một kiếp người, sưởi ấm một phần tâm trí rét mướt của nàng. Kota cố gắng mang tới nàng những an ủi.

Trở về đây là Thiếu nữ rơi vào một hoang đảo, chung quanh chỉ thấy chủng tộc khác, giống người khác. Chung quanh toàn là lăm le, lợi dụng. Mắt kẽ khác như đêm. Lời kẽ khác như ác xít. Kota xuất hiện như một ân nhân, mang lại cho nàng một thứ tình thương ngọt ngào nhưng cần thiết, những cửu giúp bất đắc dĩ nàng nhận, những quan trọng vô cùng. Không có Kota đời Thiếu nữ đến hôm nay có khác chi những con diem hoi tanh phia kia.

70

Nàng chẳng còn diêm txa nào trên đời, ngoài Kota. Ngôi làng xưa trở thành vùng bạch hóa. Ngôi nhà xưa đã cháy thành than. Cha mẹ chết. Anh em không còn. Quan tài người tình đã trở về con đường này hôm nào với bụi đường lao xao. Cảnh đồng tuổi nhỏ chẳng còn trước mắt. Không còn gì. Sóng mai chẳng tiếng chim. Chiều chẳng còn lời kinh vang vọng. Tất cả đã vụt biến, một cơn ảo mộng lâu đời.

Kota đã nói với Thiếu nữ: «Em là thiếu nữ, em còn mơ mộng, mong em có những giấc mơ êm đềm». Và chàng đã mang đến cho nàng những ngày mới: Kota hy vọng đời sống chàng sẽ ăn dần vào từng giấc ngủ của Thiếu nữ.

Nhưng tâm hồn Thiếu nữ luôn luôn là một cõi xa vắng. Nàng sống trên đời nhưng tấm lòng dõi theo kẻ chết. Hồn tan phẩn thanh xuân. Nó theo người xuống địa ngục hay ra cõi khác. Nó vỡ nát như bụi màu một đám mây tan tác. Nó phiêu lảng như một vùng ánh nắng cuối ngày, có đầy mà mất đầy, thu lại một nơi mà như trai ra mênh mông, có ở khắp trời nhưng tựa trung chỉ là một trời vắng.

Từ hôm về hoang đảo này, Kota dạy Thiếu nữ nói tiếng Anh. Với một số vốn Anh ngữ tại trường, nay gần gũi một số người Mỹ, Thiếu nữ kẽ như nói thông thạo tiếng của bọn họ. Khác với những con diem Vàng, Thiếu nữ sống kín đáo hơn. Lúc nào nàng cũng ăn vận đàng hoàng. Nàng ít tiếp xúc với ai ngoài Kota, Nixon, cùng một số quan mới đổi tới tại đồn Dân vệ. Nixon quiến Thiếu nữ vì vẻ kín đáo cùng dáng dấp Đông phương nơi nàng.

Thiếu nữ dạy Kota nói tiếng Việt. Giảng cho anh ta biết nhiều phong tục tập quán, quan niệm bài ngoại có từ mấy nghìn năm nay của dân tộc nàng. Kota thích nói tiếng Việt. Anh hy vọng một thời gian nữa sẽ đọc được báo Việt ngữ, sẽ tìm hiểu những gì bí ẩn làm cho luôn luôn muốn người Hoa Kỳ chàng phải rời khỏi xứ sở họ.

Bây giờ trên dòng sông tấp tùng một chiếc xuồng máy đang rẽ nước phóng về. Thiếu nữ đứng lên. Gió đầy tóc phết phét về sau. Tà áo như cánh bướm bay. Nàng rời ngôi mộ của em bé, bước lên một mảnh đất cao hơn. Tay trên trán, mắt nhìn ngược ánh tà dương, tim nàng đập mạnh.

Kota cúi rạp mình cho xuống tảng hết tốc độ. Johnson ngồi phía sau thét lớn. Họ phải hé lè thoát bớt những cảm xúc tràn đầy, những cảm hứng bát ngát trước một thiên nhiên đang rạo rực đổi mùa.

Những lau lách hai bên bờ xếp một mái. Những ngọn nước chao đảo lăn đi.

Những gió thổi man man qua đám lát lùng

xanh ngạo nghẽ. Mây từ chân trời đùn lên chàm rải. Mây nặng nặng, báo hiệu một cơn mưa sẽ đến trong đêm.

Thời tiết thật ấm áp, thơ mộng.

Thiếu nữ bước lầm sát mặt nước. Nàng nhìn cái bóng hồng của mình thấp thoáng. Nơi con đường rộng phía sau, một chiếc xe chở hành khách lặng lẽ qua cầu. Xa hơn, một chiếc xe khác lênh đênh, chìm giữa biển cỏ bao la.

Xuồng đã tấp vào bờ. Johnson vác vũ khí cùng áo giáp vào hầm. Kota đeo mặc những vật dụng còn dưới xuồng, chàng nhảy phóng tới, về phía Thiếu nữ. Kota quì hai chân xuống đáy, mặt ngước lên, hai tay nắm lấy hai bàn tay thiếu nữ. Chàng đắm đuối nhìn vào đôi mắt thơ ngây như nhìn vào hai vì sao sáng.

Vẫn trong vị thế quỳ trên nền cỏ bồng, Kota hôn vào đôi tay Thiếu nữ, như ta trong một thánh lễ. Thiếu nữ nở nụ cười; dùi Kota đứng dậy. Cả hai cùng đi trên bờ sông vắng. Kota nói, khi cài một cành hoa trắng lên mái tóc nàng :

«Anh nhặt được cánh hoa này trên một bờ đá cũ. Cái hoa độc nhất. Mỗi mình nó còn lại trong buổi chiều tà. Chung quanh toàn là những loại thạch thảo. Những lá và lá, Chúng nó sống khẩn như chính đời sống của bà con em vậy.»

«Bà con em không còn ai cả. Anh Kota, em là kẻ sống sót trên đời, cô đơn như cánh hoa trắng này thôi. Chung quanh đây vẫn chỉ là những chiếc lá của một loài thạch thảo.»

Kota bồng xốc Thiếu nữ bước lên, nhảy thoát qua một bờ nước, nói :

«Nhưng bây giờ em đã có anh rồi. Tình yêu sẽ mang thiên đường tới.»

Thiếu nữ chợt buồn. Từ sâu thẳm đáy lòng chân chính, một cô gái VN nhắc nhở cho nàng biết Kota chỉ là một ân nhân thôi. Chàng không phải và chưa bao giờ là một người yêu của nàng. Người yêu của những cô gái VN là niềm bất hạnh, là nỗi thống khổ, là tuổi trẻ hằng ngày được nung trong lửa, đốt thành lửa hay cháy tan vỡ lửa.

Nếu một mai, Thiếu nữ có đem tấm thân dâng hiến cho Kota, đó không phải sự dâng hiến của tình yêu. Nàng không buồn không tủi, nhưng đáy không phải là một hạnh phúc thật sự mà chỉ là dòng nước trôi trên sông, nước phải chảy qua cầu. Thiếu nữ nói :

«Anh có biết rằng khi một cô gái Việt nam sống chung với một người ngoại quốc nàng ta phải chịu bao nhiêu cay đắng không ? Nhất là khi chung sống với một người lính như anh, nàng ta sẽ bị đào thải ngay sẽ bị nhìn bởi con mắt khác thường của những người cùng xứ sở !»

Kota tự biện hộ :

«Đất nước anh người ta không quan niệm một cách khắt khe như Á châu, về hôn nhân. Vả lại, tình yêu không giới hạn trong phạm vi một dân tộc. Em biết điều đó chứ.»

«Đúng như thế, nhưng người Da vàng đã có thái độ đối với người Tây phương. Từ thái độ đó để ra nhiều quan niệm khắt khe. Nhưng chính sự khắt khe kia là một qui luật của liêm sỉ, của Đông phương. Từ xưa, người Da trắng tới đây với tư cách một kẻ cướp nước. Dưới mắt Đông phương, con người Tây phương chỉ là những kẻ thù.»

CÒN TIẾP

## MỘT TIN ĐANG THỰC SỰ CHẨN ĐỘNG DƯ LUẬN

(CAM ĐOAN KHÔNG PHẢI TIN VỊT)

**tuần báo :**



**Xuất trận ngày: 15-6-1970**

- Một tuần báo trào phúng đúng nghĩa nhất từ trước tới nay.
- Thất tình, tủi nhục, đau khổ, mệt mỏi, buồn phiền, chán nản... đều phải đọc TIN VỊT để quên : Quên đời, quên nhân tình, quên chiến tranh, quên cáp dùon, quên biều tình, quên chia rẽ.
- Người lương thiện đọc TIN VỊT. Tham quan ô lại cũng phải đọc TIN VỊT, cả đàn bà con gái cũng nên đọc TIN VỊT.
- TIN VỊT tục mà thanh, chửi mạnh nhưng rất lịch sự, châm biếm bằng những nụ cười cay chua, mỉa mai nhưng không tàn nhẫn độc ác.
- TIN VỊT do các kiện tướng trong làng báo chỉ huy các mặt trận công đòn phá lũy :

Kha Trần Ác, Sức Mẩy, Kiều Phong, Tú Kieu, Tháng Hè, Bài Chòi, Vip KK, Trần Vương Du, Tê Đê, Nguyễn Thụy Long, Đạo Cây, Thợ Hoạn...

**không đọc tin vît không phải là «Dân Vịt»**

**THUỐC ĐIỀU KINH  
GYNOPAUSINE**

VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS  
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI V.N.)

*Eri binh:*

- THÂY KINH CHÂM.
- KINH NGUYỆT ÍT.
- TUỔI HỘI XUÂN VÀ DẬY THÌ.
- KINH NGUYỆT KHÔNG ĐÊU.
- ĐAU LÚC KINH KỲ.

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

K.N.SỐ: 80.M.Q.C.0.P. 282.60

## Kỹ nghệ lên đồng

(Tiếp theo trang 11)

khoanh tay đều bảo anh không có bệnh gì. Ban ngày đau ít, ban đêm đau nhiều chịu không thấu anh đành vắng lời vợ anh bảo uống thuốc gì uống cái đó. Và anh đã phải vắng lời vợ anh đến Đền Phù tạ lỗi.

Đồng Đèn làm lễ kêu cầu cho anh khỏi – anh cam đoan rằng khỏi đau bụng anh sẽ ra đồng liền, không thì cho ăn lựu đạn.

Quả nhiên sau 24 giờ anh muốn đau bụng nữa cũng không được, anh xin ra đồng luôn, vợ anh vui mừng lo cho 200,000đ liền vì chẳng lẽ quan to ra đồng nhỏ sao được.

Đó là một trường hợp điển hình tôi thấy, còn vô số trường hợp linh ứng một cách thần sầu quý khóc, tôi chỉ được nghe lại nên xin miễn bàn.

### Những chuyện vui buồn khi lên đồng

Bà Tham Dương, tài đức hiền mẫu của một gia đình, hết lòng lo con cái. Con gái lấy được chồng sang con trai khỏi phải đi lính. Bà khiêm tốn cho đó nhờ người khuất mặt khuất mày giúp. Bà ra Đồng tạ Mẫu.

Giá đầu tiên tạ Mẫu, khi Hầu Thánh bao nhiêu cà rá hột soan, vòng cầm thạch bà mang ra dùng hết để Hầu Thánh, khi Hầu Thánh lúc thăng lúc giáng phải thay đổi y trang liền liền cho hợp với giá đồng.

# CÁO LỐI

Vì lý do kỹ thuật, truyện dài RUỒI XANH của Nguyễn Thụy Long tạm gác lại một kỳ. Chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc.

ĐỜI

Tặng sở dĩ liên tiếp thắng cử 7 lần là nhờ có đảng Tiên Rồng yểm trợ, âm phò dương trợ làm sao mà không thắng được.

O  
o  
o

Nhưng sau khi hầu Thánh tạ Mẫu, y trang được xếp vào vali mang về. Bà hi vọng thế là toàn nguyệt, con cái đâu rẽ sẽ được thánh thần dẫn dắt tha hồ ra bạc khác ra tiền.

Rồi một hôm, đẹp trời bà mang nữ trang coi cho sướng mắt tài than ôi tất cả đồ thật đã biến thành đồ giả, thế là tiêu hơn một triệu. Vậy mà vẫn còn ham lấy gấp bát bụi để hầu thánh xin lộc nữa thật quá chí !

Như đã nói ở trên, trước khi lên đồng ai cũng phải tắm rửa sạch sẽ. Bà Mười cũng làm vậy, rồi ra hầu Thánh, Thánh nhập, Thần giáng lu bù. Bà Mười đang nhảy lúc nhất lúc khoan lung tung tung. Rồi đột nhiên bà bỏ chạy, làm bà tánh chàng xá muôn chết tưởng thánh phạt. Nhưng đột nhiên bà phát ngôn : bỏ mẹ rồi, tao bỏ quên cái nhanh hột soan 9 ly trong nhà tắm rồi, thế là tuôn đi tìm...

### Cuộc đời tình ái của các Đồng Đèn

Thật là ái ngại khi viết về cuộc đời tình ái của các vị Đồng Đèn. 98% các vị ấy rất truân chyla chìm bảy nỗi, thật hồng nhan bạc phận. Yêu thật nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Đêm đêm vẫn lè lói chiếc, hình ảnh những chàng trai giàn hanh lúc ẩn lúc hiện trong tần tri của các cô Đồng Đèn.

Mặc dầu gọi cô Đồng Mái, cô Đồng... đó tại vì thánh châm đồng có các vị ấy thời chử thực tinh «cái ấy» của cô bằng cai xá sị... Nhưng nâm kích tố trong cơ thể đã triệt tiêu mà nữ kích thích tố cứ phát triển đều đều. Thế cho nên nếu bình thường như chúng ta thường thường đồ của cho phái nữ sài thi các cô Đồng này lại khoái phái Nam vô cùng. Và ngược lại nếu ai trụ trì ở Đèn mà được gọi là ông Đồng hay Cậu Đồng thi cái ấy lại tet di mà chê phái Nam, ghét cay ghét đắng, ghè tỳm là khác mà chỉ tha thiết với người cùng phái là vậy.

Chấm dứt bài này bằng cách làm quân sự quật mo không công cho các vị sắp ra ứng cử là hãy mau mau đặt cảm tình viên tại các đèn phủ trong toàn quốc là ăn chắc. Toàn quốc hiện nay có khoảng hàng chục ngàn ngôi đèn... Đẹp trai như nghị sĩ Tàu

## Người Nhật dưới mắt người Mỹ

(Tiếp theo trang 29)

Nhật đều là điều sai sự thật, dù rằng nó không phải hoàn toàn là sự thật.

Dân Nhật rất nghệ sĩ và yêu thiên nhiên. Người lao động Nhật có thể sửa bức tường để cho 1 cành hoa Anh đào thấp có chỗ nẩy ở tự nhiên. Những cây hoa của mỗi nhà đều được săn sóc an toàn. Nhưng trong 1 công viên thì tất cả các cụm hoa hay cành hoa cuối cùng đều bị thiến hạ ngắt và mang về nhà một cách thẳng lợi !

Nhật là một xứ mà người ta cho rằng chân lý rất tương đối, khó lòng đạt tới một chân lý tuyệt đối. Ở đó đời tư mỗi người cũng giống như một vườn hoa riêng, không nhìn thấy ở ngoài đường phố được. Sau cùng phải nói rằng dù có Expo 70, dù có những transistor và máy tính, Nhật bản vẫn là 1 xứ Á Châu chứ không phải là 1 phần của Tàu Phương.

**COTRACYN**

**VIÊN NGỌT DỄ UỐNG**

**SU. CÔNG HIỆU MÃNH LIỆT CỦA**

**2 TRỊ SINH**

**3 KHÄNG SINH**

**SINH-TÔ B12**

**Trị viêm:**

- BAN NÓNG-BẮC CỦA THƯƠNG-HÀN
- CẢM HO-SUNG PHỔ
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHẾ LỞ LOÉT-VẾT ĐAU SUNG MÙ-LÂM ĐỘC

**(TRITERPENE+CHLORAMPHENICOL)**

**(SULFAMIDES)**

**VIÊN NGỌT DỄ UỐNG**

**ĐỂ TRONG GIẤY THIẾC CỔ HÌNH TRÂU TÌM**

**MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÀU**

**THUỐC MỚI**

**VIÊN BỌC DƯỜNG**

**mido!**

Có Rau tau các nhà thuốc Tàu

trị các chứng đau nhức  
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG  
CẨM, CỤM, ĐAU LÚC CÓ KINH,  
Pub.TÂN-TRÍ

# MỚI CÓ! đặc biệt loại A EXTRA QUALITY

(muốn được bót 600\$ bắt buộc cắt báo này)

# ĐẠI LÝ SAIGON DAKAO

Tân Tiến 146 Lê thánh Tôn—Mỹ Trung 58. Phan Bộ  
Châu, Hồng Hoa 96 Chợ Bến Thành — Hoa Đào 112  
Lê Lợi—Bà Khương 230 Lý thái Tổ—Bà Yến 463A  
Trần hưng Đạo — 6, Tạ thu Thâu — 357/5 Nguyễn  
Thiện Thuật — 261 Gia Long — 154 Hiền Vương  
Saigon—Thủy 178 Đinh tiên Hoàng, —Đông Hải 39  
Nguyễn huy Tự ĐaKao—Bà Bi 312 Phạm hồng Thái  
Gia Định (Ông Tạ) — 85/4H Nguyễn phi Khanh Da  
Kao. — uốn tóc 120B Đinh tiên Hoàng

## ĐẠI LÝ CÁC TỈNH

Nhà sách Văn 21, Lý thường Kiệt Ban mê Thuột — Kim  
Sơn 10 Hùng Vương (Bến xe mới) Cầu Thơ Kim  
2 Nguyễn an Ninh Vũng Tàu — Tân Thích 234  
Gia Long Qui Nhơn — Đức Thái 13 Nguyễn Huệ Mỹ  
Tho — Phú Cường 35 Trần Hưng Đạo Huế — Sập  
63 và 10 trong chợ Biên Hòa — 51 Triệu nữ Vương Đà  
 Nẵng. — Quận Chúa 22 Ng. Hoàng Nhà Trang —  
 Bạch Tuyết 21/A2 Hoàng tử Cảnh Nhà Trang  
 Bé Định 134 Phan bội Châu Quảng Ngãi — Bình  
 Minh 12/3 Nguyễn an Ninh Vũng Tàu — Hương  
 Giang 30 Phan bội Châu Huế

### CẦN GẤP

Nhiều Đại lý các tỉnh, điều kiện dễ dàng, ở xa  
muốn mua gửi mandat 1.900\$ để tên Bà Châu thanh  
Nguyên 523 Trần Hưng Đạo Saigon gần Nancy D.T.  
98.827.

**CHÚ Ý:** đừng ham rẻ mà mua phải đồ giả. Tìm đúng  
**NƠI VŨ TƯ ĐỘNG**

cô Kim Xuân ↑

chưa dùng ↓      đã dùng ↓

Mời quý bà đọc một đoạn thư của danh vú Kim Xuân viết khen tặng: «Thưa bà, Soutien Automaticque lại A EXTRA QUALITY kỹ thuật tân kỳ. Vượt xa các hàng khác mà Xuân đã dùng thử. Loại A trình bày giản dị, mát lâm, Catalogue in thật đẹp, chỉ dẫn rõ ràng và độc đáo. Nhờ đó mà sau khi dùng 60 ngày Xuân thấy kết quả ngoài ý muốn. Xuân tin rằng loại EXTRA QUALITY này sẽ làm vừa lòng những bạn gái khó tính nhất. (ký tên Kim Xuân)

Muốn có bộ ngực nở nang no tròn, cần đổi phải mua đúng Nịt Vú Tự Động loại A EXTRA QUALITY khi bộ ngực này nở lớn rồi không bao giờ nhỏ trở lại, giá 2.500\$ bớt 600\$ còn 1.900\$, chú ý chỉ bớt trong tháng 5-70 mà thôi. Loại Nịt vú Tự động cũ vẫn bán 1.600\$ không bớt.

NỊT VÚ TỰ ĐỘNG KẾT QUẢ 100% ⇒



## THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG

# mido

*triệu chứng đau nhức*  
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG  
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH

VIÊN BẢO CHẾ HARZER

NƯỚC CỐT ARTICHAUT	YẾU GAN
NƯỚC CỐT GAN BÒ TƯƠI	GÂY ỐM, MẤT NGỦ
SINH TỐ B12	MỤN Ở NẶT
SINH TỐ B1	NGÚA MỄ ĐAY,
SINH TỐ B2	THIẾU MÁU
SINH TỐ B6	LAO LỰC
SINH TỐ PP	TÁO BÓN
	DƯỠNG THAI
	MỎI LASÉT

Mỗi người  
một  
bàn chải răng..



Nhung chỉ dũng

KEM  
ĐÁNH RĂNG

**Hynos**  
PHOSPHATE



Với

**Hynos**  
PHOSPHATE

[HYNOS PHOSPHATE]

mang lại cho quý vị  
một hàm răng trắng trong  
những nướu răng lành mạnh,  
một hơi thở thanh khiết,  
nếu quý vị  
chải răng 2 lần trong ngày

EXPRESS

đánh răng sớm chiêu  
răng tươi sáng nhiều



# CETONIC

Sinh-tố của sức mạnh

ÔI BỔ CƠ THỂ . TĂNG THÊM SỨC KHỎE