

Nason
DS 531
D 642+

ĐỜI



sô đặc biệt về
LÀO

ĐỜI

TUẦN BÁO ĐỜI LẬP CỰC TÁ KHÔNG CỘNG SẢN

34

CHỦ ĐỀ: AI LAO

- NUỚC NON LÈO của lêđinhthái
- LÀO VÙNG CHIẾN TRANH BỊ HIÈM của lýdạinguyễn
- NĂM NGÀY VIẾNG THÁM XỨ LÀO bút ký của chutú
- VIỆT KIỀU TẠI AI LAO TRÔNG ĐỢI GÌ Ở CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA... ? của phạmhoàngquân (Vạn Tượng).

2

- CHÍNH TRỊ
- TRUNG CỘNG ĐÃ SẴN SÀNG HY SINH BẮC VIỆT của hoàngvăndức
 - MẶT TRẬN LÀO, CẨM BỐT LỊCH SỬ LẶP LẠI của nguyễnhữuđông
 - ĐI KIỆN của đời.

3

- VĂN NGHỆ
- RUỒI XANH truyện dài : của nguyễnthuylong
 - BÊN GIÔNG NUỐC BIẾT truyện dài của cungtichbiền
 - BUỒM VƯỢT NGỤC của Henri Charrière – phanhuychiêm dịch
 - DAK SEANG GỐI MỎI LUNG ĐỒI bút ký của đàovănhùng.

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- THƠ ĐỜI
- SINH TỬ PHỦ
- ĐỜI LÀ THỂ TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI
- ĐỜI GỒ GHÈ

ĐỜI	NĂM THỨ NHẤT	SỐ 34	TUẦN LỄ TỪ 28-5-1970 ĐẾN 04-6-1970
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TÙ và nhóm Sóng	GIÁ 30đ	Giao dịch quảng cáo Hội Ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

Bài gởi báo đài miễn gởi cho báo khác và ngược lại. Nhà báo không trả lại bản thảo

dầu tranh cho đổi

ĐI KIỆN

Bộ Thông Tin đã chính thức trả lời cho Chu Tú biết là không chấp nhận hồ sơ xin ra báo Sống. Dĩ nhiên Chu Tú sẽ kiện Chính phủ tại Tối Cao Pháp Viện, và nếu đất nước này còn chút tối thiểu công lý thì Chu Tú phải thắng kiện. Nhưng kiện đe mà chơi, chứ dù có thắng kiện, chưa chắc Chu Tú đã chịu cho tục bản tờ Sống. Vì với thực trạng làng báo hiện tại, với những nhục nhã, ê chề, những khó khăn, những khủng bố mà làng báo đang gánh chịu, thì ra báo lúc này, là một việc làm gần như không những phiêu lưu, vô ích mà còn điên rồ.

Với chính sách, đường lối đối xử của chính quyền hiện tại, không những chính quyền không muốn hợp tác với báo chí, chính quyền chỉ muốn dìm báo chí, khủng bố báo chí, chỉ dùng đường, cấm giấy phép cho những phần tử thuộc loại ông chủ trùm xe hơi Giáp Văn Thập, chủ nhiệm báo Loa. Với hiện tượng ông chủ trùm xe hơi Giáp Văn Thập làm hội viên tối cao của Hội đồng Văn hóa Giáo dục, và chủ nhiệm báo, bộ mặt của báo chí nham nhở ra sao, chúng ta khỏi cần đề cập tới. Bộ mặt báo chí một nước, phản ánh bộ mặt thật của chính quyền, bộ mặt báo chí nham nhở, thì bộ mặt của chính quyền cũng chẳng đẹp gì.

Báo Sống không được tục bản, báo Sống cầu chúc cho chính quyền sẽ cho thật nhiều ông chủ nhiệm thuộc loại ông chủ trùm dạy lái xe hơi Giáp Văn Thập được phép xuất bản báo, gop mặt vào cái chợ báo lạt hậu và bê bối của đất nước này.

Nghe nói, anh em tòa soạn báo Nặng Thép của anh em thương phế binh đã tới gặp ông Tòng Trưởng Thông Tin, chất vấn về vụ báo Nặng Thép bị tịch thu, và trước khi cáo lui, anh em đã có nhã ý tặng ông Tòng Trưởng một cặp nặng, nói rằng chính quyền đã tịch thu báo Nặng Thép, không cho anh em lê nặng đi bán báo, kiếm chút cháo, thì anh em xin tặng lại ông Tòng Trưởng cặp nặng làm kỷ niệm. Theo gươm anh em thương phế binh, Chu Tú vì làm báo mà bị tật nguyền, cũng sẽ có một chút quà « kỷ niệm » tặng ông Tòng Trưởng. Món quà đó là gì, xin ông Tòng Trưởng ráng chờ ít bữa sẽ nhận được.

DỜI

**ĐÓN COI SỐ TỚI
CHỦ ĐỀ :**

Đầu Gối bán mình

Bộ Thông Tin đã bác bỏ hồ sơ xin tục bản báo Sống và Đầu Gối đã nhờ luật sư Trần v. Tuyên đưa đơn kiện Chính phủ. Kiện cho xóm trò thôi, dù có thắng kiện, Đầu Gối cũng đech xuất bản báo Sống nữa, vì Đầu Gối đã ký giấy « bán » mình, viết thuê cho báo khác. Đầu Gối muốn giữ trọn vẹn trinh tiết, chung thủy với báo Sống, để chứng tỏ rằng gái chính chuyên chỉ lấy một chồng, nhưng nhà nước không muốn cho Đầu Gối được toàn vẹn trinh tiết thì Đầu Gối dành mảnh nghe bán tròn nuốt miệng vậy.

Giá bán cũng không đến nỗi đốn mạt. Oanh liệt là đằng khác. Ít nhất cũng bằng lương Tòng Thống, lương mồi theo tin đồn là 300 ngàn đồng chứ không phải lương cũ chỉ có vài chục ngàn.

Sở dĩ, người ta chịu trả thù lao đặc biệt cho Đầu Gối, không phải vì Đầu Gối có tài viết lách không phải vì cái giá trị nội tại (valeur intrinsèque) của Đầu Gối nhưng chính là nhờ chính quyền từ mấy năm đã tới tấp trú Đầu Gối, vùi dập Đầu Gối, khiến Đầu Gối trở nên «sáng giá». Cũng như Trần Ngọc Châu, Trương Định Dzu chỉ là những kẻ đầu cơ thời cuộc, nhờ sự bô tú của chính quyền mà trở thành «sáng giá». Hôm qua, sau khi ký hợp đồng bán mình, Đầu Gối nhận của ông chủ mới số tiền «a vang» 1 triệu đồng mà nước mắt dung dung lòng tự nhủ lòng : « Sở dĩ mình bán mình được giá cao là nhờ nhà nước trù悯, theo lẽ công bằng, nếu mình là người lương thiện, mình phải chia cho nhà nước một nửa số tiền bán mình nhưng liệu nhà nước có chịu nhận hay không, và biết chia cho nhân vật chính quyền nào? Xét ra có công nhất trong vụ «trù » báo Sống ... Tòng Trưởng Thông Tin Nguyễn Ngọc An chẳng ? Ông Trưởng Thông Tin Tôn thất Thiện chẳng ? Chỉ sợ hãi ông vốn là người lương thiện nhất thế giới, sẽ nhất loạt khóc từ thi biết chia cho ai ?

Sự thực về vụ «thảm sát».

Trong vụ được mô tả là «thảm sát» tại Việt Nam quốc tự đêm 4-5/70 tình cờ Đầu Gối gặp một

người đã đích thân tham dự cuộc tái chiếm, kè lại như sau :

Lực lượng phe T.T Tâm Châu, tái chiếm VNQT gồm 67 người trong đó có gần một nửa là tá điền cũ của T. Tòa Thích Minh Thành trước khi cắt tóc đi tu, Thượng Tọa Minh Thành là một phú ông có ruộng cò bảy mươi sáu, ngọt 20 người khác là nhân viên án công nghiệp, chạy máy v.v... của nhà in thuộc quyền T.Tòa Tâm Châu, số còn lại gồm một số cảnh sát đã chiến, quân nhân và võ sinh như do lây cách cá nhân phát từ thảm sát để mai sau chép sử cho đúng. Chứ đừng nghe phe Ái Quang mô tả cuộc tái chiếm như một vụ thảm sát rùng rợn, cũng đừng nghe phe VNQT giải thích cuộc tái chiếm là do các phật tử « tự động » tổ chức.

KHA TRẦN ÁC

đề kiều bào ở Ai Lao coi chơi vì bài báo viết là đề tặng kiều bào ở Ai Lao.

Đầu Gối đã viếng thăm xứ Lào trong 5 ngày, từ 9-5 đến 14-5. Một kiều bào nói với Đầu Gối: « Không biết đại diện chính quyền Việt Nam ở Lào có tiếp đón anh như một thượng khách không, nhưng riêng kiều bào đã dành cho anh sự đón tiếp nồng hậu nhất, thương yêu nhất, chả hề nhân vật Việt Nam nào qua thăm xứ Lào được hưởng. Kè cả những ông tai to mặt lớn nhất ! Quả thật Đầu Gối đã được tiếp đón như đứa con cưng nhất của kiều bào. Chi tiết về cuộc viếng thăm này, Đầu Gối sẽ kể rõ trong thiên ký sự khởi đăng bắt đầu từ số tới là số đặc biệt về Ai Lao. Vì số này là số đặc biệt về bói, Đầu Gối xin kể một chuyện về bài «đè» ở Ai Lao.

Theo tin các báo, ngày 15-5-70, khi một kỹ giả hồi sinh viên học sinh nghỉ gi khi báo TS nói 8 phần 10 nhà báo đều là diêm chỉ viên, công an, mật vụ. Sinh viên Tháng 10 báo Tin Sáng như sau : « Nhật báo Tin Sáng do ông Ngô Công Đức, một dân biểu gọi là đối lập ôn ào, đã hung hăng nịnh bợ một vài sinh viên và nói hò đồ chí không chịu nêu đích danh những công an nào đội lốt kỹ giả. Có thể tác giả bài báo đó cũng là công an chính hiệu... !

SV thật khó tính. Báo Tin Sáng ủng hộ SV thì bị SV kết tội là «nhịp bợ» là «đối lập hung hăng». Báo Xây Dựng không ủng hộ SV thì bị SV kết tội là «phản động» và hăm dọa này nọ. Vậy SV muốn gì ?

120 giờ trên xứ Lào

Báo Đầu số 33 bị tịch thu. Rất tiếc nhiều độc giả không được đọc bài 120 giờ trên xứ Lào của Đầu Gối, nên Đầu Gối đăng lại dưới đây



Người dân Ai Lao cũng như kiều bào ở Ai Lao ra đánh «đè» lâm. Đánh đè rất to, ăn hàng chục triệu. Mỗi tháng xô xô «đè» 7 lần, căn cứ vào 4 kỳ xô số ở Saigon và 3 kỳ xô số ở Thái Lan.

Một bà nő, thua hoài, mất hết cả sản nghiệp và nợ lung tung vì đánh đè. Bà tìm đến một nhà sư nő, nổi tiếng là bói đè đè cầu cát, nhờ nhà tu hành chỉ dùm nên đánh con số nào. Nhà sư gieo quẻ, nhìn sắc mặt thiếu phụ rồi nghiêm trang nói :

«Bàn tảng cần nhìn rõ cái clá đà» bà, bàn tảng mới có thể khuyến cáo bà nên chọn con số nào, mà không sợ lầm lẫn». Thiếu phụ biết nhà tu hành không nói đùa, nhưng bà vốn con nhà gia giáo, có học, chưa bao giờ dám phô cái lá đà cho ai coi,

ngoài chồng bà, nên danh thở dài, bỗ về. Nhưng hôm sau, bà nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên cầu cứu nơi nào, để thoát khỏi tình trạng nguy ngập về tài chính, bà đành trở lại tìm nhà sư, thưa với nhà sư : « Con xin tuân theo lời thầy dạy, nhưng con cũng xin thưa trước với thầy, nếu con phò cái lá đà của con cho thầy coi, mà thầy bói không đúng, thì con sẽ « mệt » chồng con, để chồng con « quyết định ». Nhà sư suy nghĩ lâu trước khi tắc lưỡi, gật đầu. Thế rồi, nhà sư coi cái lá đà của thiếu phụ, nhà sư tính toán một hồi rồi bảo thiếu phụ nên đánh số 52. Thiếu phụ trả về, cầm cỗ nữ trang, mượn thêm tiền bà còn góp tất cả được 300 ngàn đồng, tập trung tất cả số tiền vào con số 52.

Quả nhiên, kỳ số xổ tuần đó ở Saigon, hai con số cuối cùng của số độc đáo là hai con số 52 và thiếu phụ trùng trên 7 triệu đồng. Được cứu từ hoà sinh, thiếu phụ tìm đến nhà sư để tạ ơn, thì nhà sư đã trốn mất. Bởi vì nhà sư, tuy tự tin ở tài của mình vẫn còn đòi chút hoài nghi tự nhủ, biết đâu minh chẳng bói lầm, mà bói lầm thì thật là một tai vạ đầy đình, chồng thiếu phụ sẽ tới hạch tội thì ăn làm sao nói làm sao ?

Câu chuyện trên đây do ông đệ nhất thẩm vụ tòa đại sứ Việt Nam ở Lào là anh Nguyễn kè cho Đầu Gối nghe, Đầu Gối bèn nhờ chị Mười, 1 người bạn đã sống gần 20 năm ở trên đất Lào, là 1 nữ hoàng danh đê dưa di lòng nhà sư bí mật nọ. Hình như Đầu Gối có cái duyên tiền định với nhà tu hành nọ, nên gặp Đầu Gối vị sư già hoàn toàn cởi mở, dám đạo ngọt ba tiếng đồng hồ với Đầu Gối. Cuối cùng vị sư già tâm sự với Đầu Gối rằng ông tiên đoán cá nhân ông sẽ gặp một tai nạn nhỏ 10 ngày. Trong 10 ngày đó ông cần lánh xa Vạn Tượng thì may ra sẽ thoát nạn. Ông nhờ Đầu Gối tìm cho ông 1 chỗ tạm trú tại Saigon từ ngày 16/5 đến ngày 26/5. Ông lưu trong 10 ngày đó ông sẽ bói dùm cho 10 người do Đầu Gối giới thiệu, không phải chỉ bói «đè» mà về bắt cứ vấn đề gì mà đương sự muốn hỏi, Đầu Gối bèn vội vàng quay về Saigon thu xếp chỗ tạm trú cho vị sư già. Tện đây, Đầu Gối cũng cần nói rõ

để các bà các cô biết là không phải trong bất cứ quê nào, nhà sư già cũng đòi coi lá đà. Trường hợp coi lá đà chỉ là trường hợp hẵn hữu. Trong số 10 người, Đầu Gối dành cho bạn đọc của Đời 2 vị, mời 2 vị đó tới để bói thử để bạn đọc thấy rõ tài bói của vị sư già. Vậy bạn nào khoái bói, xin liên lạc gấp với Đầu Gối. Cũng xin nói trước, là chỉ khi nào đưa tên tuổi, và vị sư già ưng thuận bói cho vị đó, thì Đầu Gối mới đưa tới gặp vị sư già...

Sư già và subud.

Về câu chuyện nhà sư Ai Lao, bối đê bằng cách coi lá đà mà Đầu Gối kẽ kỵ trước, 1 vài bạn đọc thác mắc hỏi Đầu Gối, tại sao vị sư già tin tưởng ở tài bói toán của mình, lại bỏ trốn sau khi coi cái lá đà của thiếu phụ ? Xin trả lời : Cái sự bỏ trốn của nhà sư rất u là «người», vì nhà sư tuy là một vị chán tu, nhưng biết đâu ông vẫn còn xúc động, vẫn còn « động lòng trần tục », khi coi cái lá đà của thiếu phụ. do đó, ông chưa dám hoàn toàn tin tưởng ở tài bói của mình, có thể ông sợ trong khi coi cái lá đà, ông thiếu bình thản để nhận xét cho đúng, mà bói sai cho nên sau khi bói xong, ông cần thận tạm lánh đi nơi khác, để tránh cơn lôi đình của chồng thiếu phụ !

Tiện đây xin trả lời các bạn đã gọi điện thoại tới tòa báo hoặc đã ghi tên để được nhà sư bói. Nhà sư già hiện có mặt ở Saigon, nhưng tới Saigon thì đau liền. Người duy nhất do Đầu Gối đưa tới gặp vị sư già là bác sĩ Hoàng Văn Đức, cũng là 1 chuyên gia về bói toán. Bác sĩ Hoàng Văn Đức cho rằng nhà sư già nếu ở lại Ai Lao thì thế nào cũng chết vì bạo bệnh, nhà sư lánh sang Việt Nam thì nhà sư vẫn bị bệnh, nhưng sẽ không chết.

Như vậy, nhà sư quả có tài tiên tri kinh khủng. Bác sĩ Hoàng Văn Đức cũng tiết lộ rằng sau khi dám đạo với nhà sư già, bác sĩ Đức đã khám phá ra là sở dĩ nhà sư có tài tiên tri là vì nhà sư tu dưỡng theo phương pháp subud. Subud là gì ? Nhiều người vẫn tưởng lầm subud là một tôn giáo. Sự thực subud chỉ là một phương pháp tu dưỡng. Trong cuốn sách «Tôn giáo và subud» của giáo sư Vũ định Mẫn, GS Mẫn ; danh từ

Subud là tiếng nói tắt của bài susila — budhi — dharma. Susila có nghĩa là chính tâm, tu thân. Budhi có nghĩa là cái tâm linh sáng, vô biên, tiềm tàng ở con người. Dharma có nghĩa là tu theo ý thiêng liêng. Ba tiếng lại có nghĩa là nếu ta có tâm tu thân, ta sẽ được mở cái linh sáng suốt, vô biên, và người ta sẽ phát hiện một sức sống thường đố, con người có thể nhập với thiêng liêng, cảm ứng muôn vật, có thể biết những việc

về trước, những việc về sau dù xa đến đâu mặc dầu, trong không gian cũng như trong thời gian. Sức sáng phi thường ấy Khắc giáo gọi là Trực giác (intuition). Thượng chùa Giác gọi là Mạc khải (révélation) và Phật giáo gọi là Viễn giáng (illuminéation). Danh từ tuy có khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn là một. Trong khi coi cái lá đà của thiếu phụ, vị sư già e ngại cái sức sáng lượng vô biên của mình, vì sẽ bị thu hút của cái lá đà, làm mất trung do đó, bói không trúng, tương lai thiếu sáng suốt, do ông tạm lánh vì chưa hoàn toàn ở mình.

Khẩu xà tâm phật

Theo lời tường thuật của Chính Luận, trong ngày lễ Phản Đản, Đại Đức Pháp Siêu thấy sinh viên không nghe lời thày đới biếu tinh, Đại Đức bèn nói định hé lèn : « Tôi muốn chặt cây SV quá ». Đầu Gối rất khoái lời này vì thấy Pháp Siêu giống hệt Gối là đứa khẩu xà tâm Phật. Đầu Gối tin chắc thầy Pháp Siêu chỉ vậy cho hả giận, chứ nếu thầy họ chặt đầu người khác thực thi. Đầu Gối mời thầy làm đạo thủ phủ trách dùm mục pháp trưởng cho báo Nặng Thép, để tha hồ chém.

Cáo lỗi

**Đời số 33 bị tịch thu
không tới tay bạn đọc**
**Thành thật cáo lỗi với
bạn đọc toàn quốc.**

ĐỜI

NĂM NGÀY VIÉNG THĂM XỨ LÀO

• bút ký của CHU TỬ

Tôi viếng thăm xứ Lào vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất : mặc dầu Saigon — Vạn tượng chỉ cách nhau ba giờ bay, tôi chưa bao giờ đặt chân lên xứ Lào. Lý do thứ hai : tôi có một số bà con, bạn bè bên Vạn Tượng muốn thăm viếng. Lý do thứ ba : Cách đây mấy tháng, hào Đời có đăng tải mấy câu than phiền của một Việt kiều ở Ai Lao (lỗ) » vợ ông đại sứ Việt Nam tại Lào có thái độ phong kiến, sau đó một kiều bào khác lên tiếng bênh vợ ông Đại sứ cho rằng lời tố cáo kè trên là vu cáo, xuyên tạc. Do đó ông đại sứ Việt Nam tại Ai Lao viết thư về mời báo Đời viếng thăm Ai Lao để tìm hiểu sự thực tại chỗ. Lý do thứ tư :



HÌNH BÊN
Một quận chúa Lào đeo cinctus trung thành của báo Đời và đặc biệt rất khoái Tú Kieu. Kha Trần Ác đã ngỏ lời cầu hôn dùm Tú Kieu, và quan chúa đã chấp thuận làm vợ Tú Kieu.



HÌNH BÊN
Một công trình kiến thiết vĩ đại của Ai Lao, tốn trên 20 triệu, thực hiện trên 5 năm vẫn chưa hoàn thành.

Tôi không phải đưa thăm ăn, tham uống nhất là từ khi bị bắt, vở hàm, tôi ăn hết biết ngon, nhưng tôi muốn được ở lại Vạn Tượng, được ăn tất cả những bữa cơm do kiều bào thí, vì không gì khoái bằng ở đất nước người, chia sẻ một chén cơm ly hương với người đồng cảnh ngộ, nhưng ông thần khâu của tôi thật vô duyên, tôi chưa được ăn hết những bữa ăn do kiều bào dự định mời thi đã bắt buộc phải già từ Vạn Tượng !

Sáng ngày 6-5, tôi ra phi trường Tân Sơn Nhứt đáp máy bay đi Vạn Tượng, tôi xuất trình giấy thông hành thì ban an ninh phi trường cho biết hỏi cụ Trần Văn Hương làm T.T. ban an ninh nhận được

một công văn cấm Chu Tử không được phép xuất ngoại bằng bất cứ phương tiện gì, ban an ninh phi trường chưa nhận được công văn giải trừ công văn cũ, vậy mặc dù tôi có giấy thông hành hợp lệ, tạm thời xin chờ tôi chờ về, đợi hạ bài phân giải. Tôi không ngờ cụ Trần Văn Hương lại «trù» tôi kỹ đến thế, tru đến chửi chua cả điều 9 Hiến pháp đã qui định rõ rệt quyền tự do di lại, tự do xuất ngoại của mọi công dân. Tôi chợt nhớ, hồi tôi chữa bệnh ở Nhật, ký giả Okamura có đưa cho tôi coi một cái giấy thông hành của ông, giấy thông hành đi khắp thế giới, kè cả một số quốc công sản, mỗi lần ông muốn đi nước nào chỉ cần vài phút xin visa là đi liền. Còn ở Việt Nam các bạn có biết tôi phải mất bao

nhiều lâu để xin sổ thông hành Lào và Nhật không ?

Thưa, đúng 4 tháng ! 4 tháng chạy ngược xuôi cửa này, dập cờ kia, vất vả, gian nan hơn Dương Tam Tạng đi Tây Trúc cầu kinh, mới lấy được cái giấy thông hành đi Nhật chữa bệnh và đi Lào quan sát, thi kề cũng là chuyêokhởi rót nước mat. Nhưng chun khỏi hải băng câu chuyện đây : Sau ba tháng vận động, bị tháng nhờ đủ các ông tai to mập lớn, xin dùm cho cái giấy thông hành đi Nhật chữa bệnh mà chưa có kết quả tôi bắt đầu thất vọng, tôi bèn viết thư cho bác sĩ Nhật, ông Kimura, ông đã tận tình chữa cho tôi và chỉ lấy một số tiền thù lao tượng trưng.

cũng như tôi chỉ có quyền chữa không công cho ông thôi ».

Đời trớ trêu thế đấy ! Xoay sở đến xaxy da chót trán mới lấy được cái giấy thông hành, lấy xong thì giấy thông hành hết còn cần thiết, vì gặp ông bác sĩ Nhật có quá nhiều lương tâm chirc nghiệp, quá yêu nghề, quá yêu bệnh nhân. Ông bác sĩ này là 1 chuyên viên nổi tiếng ở Nhật đã làm hầm rông giả cho Lollobrigida, cho B.B cho nữ hoàng Anh. Hồi tôi bị bắt, nhờ sự giới thiệu của 1 người bạn Nhật, ông Kimura, ông đã tận tình chữa cho tôi và chỉ lấy một số tiền thù lao tượng trưng.

oo

Đi hụt ngày 6-5, ngày 9-5 tôi lại ra phi trường một lần nữa, và lần này thi đi thoát. Đi thoát nhờ sự can thiệp của ông thứ trưởng Nội vụ Lê Công Chất và Đại tá Tổng Giám đốc Cảnh Sát Trần Văn Hai.

Nếu không có ông Lê Công Chất thì chẳng bao giờ tôi xin được giấy thông hành. Cái khò tâm của ông Chất là ở chỗ ông là học trò của cụ Hương, việc ông can thiệp để cấp thông hành cho tôi có thể làm buồn lòng một số người. Còn Đại tá Trần Văn Hai, thi ngay sau khi tôi đi hụt, nhật báo Độc Lập có loan tin, ông Tổng Giám đốc đọc báo Độc Lập, bèn gọi Đăng Giao tời văn phòng, hỏi đầu đuôi, hứa sẽ can thiệp, nói với Đăng Giao «chắc khi bị đuổi về ông Chu Tử chửi thè dữ lắm, phải không».

— Thưa ông Tổng Giám đốc, thực tình là tôi không hề chửi thè 1 câu nào. Tôi hiểu cái số vất vả long đong của tôi. Người khác, lấy cái giấy thông hành là chuyên thường không có gì đáng nói, nhưng riêng đối với tôi, lấy được thông hành là chuyện «động trời» và tôi thành thực biết ơn tất cả những bằng hữu,

những giới chức trong chính quyền đã vận động, can thiệp cho tôi được cấp thông hành.

xx

Máy bay cất cánh hồi 9 giờ 30. Tới Vạn Tượng 12 giờ 30.

Cảm tưởng đầu tiên khi đặt chân đến đất Vạn Tượng : V.T. không có chiến tranh, không có lính Mỹ, không có xe Jeep, không có xe camion, không có tiếng súng, không có giới nghiêm, không có nạn kẹt xe, không có nạn chẹt đèn Mỹ kim vi Mỹ kim được lưu hành công khai như tiền ! «Kip» ! Chỉ có những ngôi chùa cổ kính, những nhà sư thăm lặng, những chiếc xe taxi kiểu Madza 1500, kiều diễm bóng lộn.

Người VN tới Vạn Tượng không có cảm tưởng lạc lõng của kẻ đi ra nước người. Ra đường, vào tiệm, đi đâu cũng chạm trán người Việt, nói giọng «Bác kỳ...»

(CÒN NỮA)



THÂN GỬI VIỆT KIỀU BÊN AI-LAO

Gửi tất cả Việt kiều bên đó
Lời nôm na chứng tỏ tình thân !
Quê nhà xa đã bao năm ??
Có xa, xa mặt nhưng lòng đừng xa ?
Đừng quên nhé, quê cha đất tổ
Hướng về đây, cố thò thân yêu
Bảo nhau hồn đúc sớm chiều
Tình thần yêu nước càng nhiều càng hay !

TÚ KẾU

Nước ly loạn đắng cay, đau khổ
Nước tang thương một cõi ôi tròng
Dù cho hải ngoại hay trong
Làm dân của nước phải mong nước còn !
Nước đê mắt dân con cũng mắt
Nước không còn ruộng đất còn chăng ?
Nước đang sát khí đắng đắng
Làm dân của nước há rằng không đau !
Câu ái quốc ghi sâu mãi mãi
Hãy cùng nhau nhắc lại từng giờ
Đau răng núi lửa, biền khô
Tinh thần yêu nước vẫn chờ dang cao !
Xin tắt cả đồng bào hãy nhớ
Có nước rồi mới có thân ta
Nước còn hơn thịt hơn da
Thịt da dẫu nát nước mà bỏ ir ??
Nhớ về nước, nhớ như nước uống
Lòng xa quê hãy hướng về đây
Đừng ham thịt béo rượu đầy
Mà quên tờ quốc lục này ra sao !
Đừng mê mải làm giàu sung sướng
Ngồi ung dung thụ hưởng vui chơi
Mà quên đất nước giống nòi
Đang trong khói lửa giữa hối đau thương.
Người liêm sỉ tìm đường mà chọn
Hoặc tầm thường như bọn nô vong
Hoặc ghi vào tận đáy lòng
Ôn dân nghĩa nước cầu mong ngày dần !

● HENRI CHARRIERE

BUỒM VUỢT NGỤC

(Tiếp theo ĐO 1/83)

● Bản dịch của PHAN HUY CHIỀM

Thế là cả lũ 16 thủ phạm trong số còn có 4 người Pháp chúng tôi đều bị tái giam xuống hầm đất để ăn bánh khô với nước lã.

Mười ngày sau Joseph Dega lại hết sức vận động để cho chúng tôi được giam trên mặt đất. Khi được lên trên sàn, chúng tôi tất cả đồng ý để ra một phút yên lặng để mặc niệm linh hồn của 3 bạn bị tử thương.

Joseph còn cho tôi biết rằng sau câu chuyện xảy ra thì tất cả họ ma cà và gái điếm người Pháp đã cùng góp được số tiền 5000 pesos để chạy chót với Don Grégorio cho hắn đỡ hành hạ chúng tôi.

Bây giờ làm sao đây? Phải nghĩ ra một chương trình khác, chứ đâu tôi chịu thúc thủ để chờ ngày tàu đến bắt chúng tôi trở về Guyane.

Tôi được nằm yên trong một gian nhà giam công cộng và từ đó có thể nhìn rất rõ ra tường thành có linh canh gác vòng quanh khu trại giam. Tôi nhận thấy một điểm hờ hênh trong hệ thống canh gác là ở dưới mỗi điểm canh ở 4 góc thành đều có một soi giày dài thả một cái thủng nhỏ từ mặt tường xuống đất để cho linh gác có thể gọi mua cà-phê rồi kéo lên. Tôi đã tản tinh được với một anh linh gác cho anh quen dùng cà phê có pha rượu pha dầu hồi của tôi. Một đêm tôi lấp lâm gửi cà phê pha rượu hồi với cà thuốc ngủ nữa để cho anh ta ngủ lán ra, rồi tôi sẽ leo giây lên mặt thành gần chỗ anh nằm để nhảy ra ngoài. Àm mưu này bị bại lộ là vì giữa lúc đó thi anh linh gác thay phiên vừa rời nơi. Tôi đành bỏ cuộc.

Mấy ngày sau Joseph Dega tới thăm và bàn với tôi một kế hoạch khác để cho tôi mau trốn thoát nơi đây. Kế hoạch này cần phải có hỗ trợ của người ngoài nữa. Người này tức là một anh thợ điện phụ trách khu ngục thất, Joseph đã bỏ tiền ra mua chuộc được hắn rồi.

Về phần tôi, tôi cũng dùng tiền bạc còn lại mua chuộc được xong suối sự đồng lõa của viên giám đốc và 1 đội lính gác.

Joseph tỏ ra vô cùng thất vọng, hôm thứ năm 19 hàn cùng với vợ là Annie mang quà bánh vào thăm tôi. Tôi hết sức cảm động trước tình đoàn kết của nhóm người Pháp ở đây đối với tôi và nhất là mối tình ưu ái và sự tận tâm của vợ chồng Joseph hai người nhiều lần đã bất chấp đến sự nguy hiểm cho nên tự do và địa vị của họ để cố tình giúp tôi trốn thoát nơi tù đầy này. Thế mà cho đến bây giờ vẫn không có kết quả nào cả. Trong cuộc gặp gỡ, Annie có an ủi tôi bằng câu nói sau đây :

« Anh Buồm thân quý ơi! Anh đã sử dụng triệt để những khả năng của một con người để cố tìm lại lấy tự do, nhưng số mạng đã quá cay nghiệt đối với anh. Thời anh chỉ còn thiếu có cách phá cho nổ tung cái ngục số 80 này đi thôi! »

Câu nói ấy đã gây ra một ý nghĩ trong đầu óc tôi : Ủ phải! Sao ta không phá tung bở cái ngục quá cũ này đi? Nếu phá được thì ta cũng giúp cho dân xứ Colombia một việc là họ sẽ có một ngục thất mới với đầy đủ điều kiện vệ sinh hơn!

Theo lời hẹn chủ nhật 22 Joseph vào thăm tôi. Tôi cho han biết ý định của tôi muốn nổ mìn phá đổ tường vòng của ngục và tôi nhờ han mua sắm gữi cần thận vào cho tôi trong ngày thứ năm sau một gói chất nổ, một ngòi nổ và một khuc giày cày tèn lửa. Tôi nhờ han mua sẵn cho 1 chiếc xe taxi mỗi ngày 500 pesos ngày nào cũng đến chờ tôi ở ngoài đường ngay chỗ gần hảng Medellins từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều, suốt trong 8 ngày liền kể từ thứ năm sau.

Trong những ngày chờ đợi, tôi cùng Clousiot và Masurette chuẩn bị kỹ càng kế hoạch thi hành cuộc nổ mìn. Tôi thuê sẵn bạn từ bản xứ Pablo, sức lực khỏe mạnh để sau khi tường đổ thì han cống tôi ra xe Taxi.

Đúng ngày thứ năm 26, Joseph sai một ông già người Pháp mang đồ tiếp tế hàng tuần cho tôi và han giao cho tôi các thứ khác nữa.

Tôi quyết định thi hành vụ nổ ngay ngày hôm sau trong buổi sáng. Mọi người chúng tôi đều được bố trí kín kẽ nơi để che mặt bọn linh gác.

Lửa được châm vào ngòi. Một tiếng nổ khủng khiếp làm kinh động cả khu vực. Trạm gác nằm trên mặt thành đổ xuống đất mang theo cả anh Cảnh binh xuống.

Bức tường vòng bị nứt khắp nơi các tú nhẫn ở trong sân có thể nhìn ra đường phố được. Nhưng khốn nỗi không có một lỗ nứt to nào có đủ cỡ cho chúng tôi chui ra được.

Đến giờ phút này tôi mới đành chịu là thất bại. Số mạng của tôi đã quyết định là tôi phải trở lại khám đường Cayenne, trên đảo Guyane thuộc Pháp rồi.

Sau tiếng nổ này, cảnh xáo trộn tiếng ồn ào lên đến cực độ, không sao tả nổi. Trong sân nhà giam có tôi hơn 50 Cảnh binh chạy tới chạy lui. Riêng Ông giám đốc Don Grégorio thì đã thừa biết ai là thủ phạm rồi, Ông gọi tôi bảo :

— Nay tên Pháp kia. Lần này là lần cuối cùng phải không?

Ông Chỉ huy Cảnh Sát thì tức giận như điên, nhưng ông cũng không giám ra lệnh hành hạ đánh đập miết kẻ dã bị thương nặng như tôi nữa. Nhưng dù sao tôi cũng giờ tay xin chịu tội một mình để tránh phiền lụy cho những người khác.

oo

Trở lại nơi cũ từ đây

Ba ngày sau, hôm đó là 30 tháng 10 vào lúc 10 giờ sáng một đoàn 12 viên giám thị từ Cayenne tới, đều mặc đồng phục màu trung để nhận lãnh chúng tôi. Trước khi đi, người ta cũng tổ chức một lễ bàn giao đơn giản. Sau khi kiểm soát căn cước của chúng tôi, viên Lãnh sự Pháp ký nhận vào một văn kiện của viên thẩm phán địa phương. Tất cả các người chứng kiến buổi bàn giao này đều ngạc nhiên trước thái độ hòa nhã và thân thiện của các giám thị đối với chúng tôi. Viên chỉ huy đoàn hộ tống, thiếu tá Boural, tỏ vẻ băn khoăn về tình trạng bệnh tật của tôi. Ông nhìn vào 2 bàn chân tôi rồi nói rằng tôi sẽ được điều trị ở trên tàu do 1 viên y tá khá giỏi.

Ở trong tàu chúng tôi bị nhốt ở dưới hầm và 2 chân luôn luôn bị cột vào một thanh sắt, lại thêm khí hậu nóng bức nên cuộc hành trình trở nên vô cùng khổ cực. Khi tàu đậu lại ở một bến ở đảo Trinidad để lấy thêm than đốt, một viên sĩ quan Hải quân Anh xuống khám tàu thấy chúng tôi bị xích chân liền can thiệp với chủ tàu bắt phải cởi xích của chúng tôi ra, theo luật của Hải quân Hoàng gia Anh cấm không được xích buộc người ở dưới tàu.

.... Kia con sông con Maroni với giòng nước đục của nó đã hện ra trước mặt chúng tôi. Tất cả mọi người đều đứng trên boong tàu. Mặt trời gay gắt của khu nhiệt đới đã bắt đầu đốt nóng đeo đất này. Đúng 9 giờ sáng, tôi lại được nhìn thấy lại cái cửa sông này và từ từ chúng tôi lại trở về nơi xưa đất cũ. Các bạn tù của tôi đều im lặng. Còn các viên giám thị thì đều tỏ vẻ hả hê được về tới nhà sau một cuộc du hành khá gian nan vì biển động, sóng gió liên miên

oo

Ngày 16 tháng 11-1934

Trên bến tàu người đông tập nập. Đường như ai cũng muốn chờ xem mặt những kẻ phiêu lưu từ phương xa trở về. Hôm tàu chúng tôi tới bến lại đúng vào ngày chủ nhật nên mọi người trong cái xã hội nhàn hạ này đều coi đây như một cuộc di chơi giải trí. Tai tôi nghe rõ có nhiều người chỉ chỏ vào chúng tôi rồi nói :

♥



— Người bị thương là thằng Bướm đấy. Người kia là Clousiot còn người kia nữa là Murette phải không? ...v.v...

Trong trại giam, tất cả 600 tù nhân đều được đặt ra xếp hàng trước cửa. Người mà tôi nhìn thấy trước nhất là anh François Sierra đương cui qua cửa sổ Nhà Thuốc để nhìn chúng tôi. Nhìn thấy anh tôi cảm ngay thấy anh có vẻ buồn thảm thia chàm thật. Viên chỉ huy ngực thất ra máy phóng thanh nó. to:

« Hồi các tù nhân, các anh đã thấy sự vượt ngực là vô ích chưa? Các anh có trốn tới đâu thì người ta cũng giải về trả lại đây. Năm tên tù nhân vượt ngực kia sẽ nhận lãnh được gì sau đây? Chắc chắn sẽ mang thêm một cái án nữa là bị phát lưu ra đảo Saint Joseph rồi là bị cầm cố trên đảo Ile du Salut. »

Mấy phút sau bọn chúng tôi bị đưa vào giam trong một xà lim đặc biệt trong khu «phòng vệ tối đài». Vừa tới nơi tôi yêu cầu xin cho điều trị hai bàn chân gãy đương làm mù và xưng to, còn Clouliot thi xin điều chỉnh lại sự bọc bột vào bên chân bị gãy. Chúng tôi thử cố nèo thế họa may họ cho đi năm nhà thương chăng? Một lúc sau anh Y-tá François Sierra cũng vào thăm tôi với một tên Giám thị:

— Thế nào Bướm? Có được mạnh giỏi không?
— Tôi đau lắm anh ạ, muốn được vào năm Nhà Thương.

Hôm sau Sierra lại vào bôi thuốc và nắn bóp cho tôi và bảo sê:

— Không thể xin cho anh điều ấy được. Nếu anh muốn tôi cố xin cho anh ra năm ở phòng công cộng cho đỡ hiu quạnh vậy.

Thời dành vậy, việc cần ngay cho tôi bây giờ là phải chữa cho khỏi hai chân đã.

Ít ra cũng 3 tháng nữa mới phải ra trước Tòa Án. Tháng thứ nhất tập đi, tháng thứ hai hoạch định chương trình rồi đến tháng thứ ba thi: thời xin chào các ông, tôi thẳng tiến về phía Honduras thuộc Anh. Lần này tôi nhất quyết không để cho ai bắt tôi lại được nữa!

Trong ngày hôm qua tức là 3 ngày sau khi đến đây, người ta mang tôi ra giam ở nhà giam công cộng. Trong nhà này có độ 40 tù nhân chờ ngày ra trước Tòa Án Bình. Họ bị can đủ các trọng tội nào là đốt nhà cướp cửa, sát nhân, vượt ngực và có cả tội ăn thịt người nữa. Họ điều biết những thành tích về vượt ngực của tôi nên họ rất kinh nề tôi và hứa nếu tôi cần gì cho dịp sau nữa thì họ sẽ hết sức giúp.

Sau 3 tuần lễ tôi đã bước đi được khá lâm. Tôi chỉ còn thấy đau chân mỗi khi trời đồ mưa thôi. Tôi cảm thấy có đủ sức lực để bắt đầu hành động được rồi. Nhưng biết làm sao đây? Trong cả tuần lễ chủ tâm dò dẫm cùa xét, tôi thấy hệ thống canh phòng ở đây quá chặt chẽ, khiến cho tôi tự nghĩ đành là phải chịu đựng lấy hình phạt cầm cố trên đảo St. Joseph thôi. Ngực thất này đã có tiếng là khủng

khiếp từ xưa tới nay. Người ta thường gọi nó là «sát sinh của loài người». Người ta còn bảo tôi rằng từ 80 năm nay nghĩa là từ ngày sáng lập, chưa một tù nhân nào trốn thoát khỏi nơi đây.

Tôi tinh dù là có bị tối đa là 5 năm cầm cố đến khi mãn hạn tôi cũng mới 33 tuổi. Trong thời gian ấy nếu tôi không vượt ngực được, thì tôi cũng phải giữ gìn thân thể cho cường tráng luôn. Năm năm hoàn toàn có độc, thật là khó khăn cho tôi khỏi phát điên. Tôi vẫn còn khá tiền bạc ở trong người. Vậy tôi nhất định sẽ một là ăn uống bồ dưỡng cho đầy đủ và hai là giữ tri óc cho được bình tĩnh không nghĩ tới những chuyện xay cất lâu dài ở Y pha Nho nữa và cũng không thèm nghĩ tới việc báo thù những kẻ đã hại mình nữa.

Tôi kể lại những ý định trên đây cho Clousiot nghe. Tôi rất hào lòng thấy hắn tươi tỉnh hẳn người lên.

Còn 15 ngày nữa Tòa Án sẽ họp để xét xử chúng tôi. Có nhiều tin đồn là viên Thiếu tá Chánh thẩm là người rất nghiêm khắc nhưng ông ít khi tin những lời bá cáo lăng nhăng của bên Hành Chính. Tôi cho đó là một điều hay cho chúng tôi.

Murette bị giam ở xà lim từ hôm đến đây. Còn có tôi và Clousiot bị đưa ra xử. Hai chúng tôi từ chối sự hiện diện của một viên Giám thị đóng vai luật sư biện hộ cho chúng tôi, Tòa quyết định cho phép tôi làm phát ngôn viên cho cả bọn và tự cãi lấy.

Vụ xử án

Buổi sáng hôm ấy chúng tôi được cạo râu cắt tóc, đi giày và vận quần áo sạch sẽ để chờ giờ ra Tòa. Clousiot đã được tháo bột ở chân gãy và đã đi lại được từ 15 ngày nay rồi.

Phiên Tòa Án quân sự này đã họp từ 5 ngày nay rồi và đã lần lượt xử các vụ án khác. Sáng hôm Tòa xử đến vụ chúng tôi, đúng 7 giờ một ông Thiếu tá mặc quân phục tiến vào phòng, đi theo sau là một Đại úy lực quân đã có tuổi cùng với một Trung úy, 2 sĩ quan này đều là Bồi thẩm.

Ở phía tay phải một viên giám thị đeo lòn đai úy làm Ủy viên chính phủ đứng lên buộc tội. Ông này kêu:

— Vụ Charrière, Clousiot và Murette.

Chúng tôi đứng trước bàn xử độ 4 thước nên tôi nhìn được rõ ông Thiếu tá năm nay độ 45 tuổi, tóc đã hoa râm, bộ mặt khép kín do ảnh hưởng của cuộc đời sống lâu năm trong vùng sa mạc này. Bộ lông mày rậm nằm trên cặp mắt đen nhánh trông có vẻ uy nghiêm làm. Rõ là một mẫu người quân nhân chính cống. Nhãn quang ông không có vẻ hung hỗn lầm.

Viên Đại úy Ủy viên chính phủ tấn công chúng tôi bằng những lời lẽ quá đà. Có lẽ vì thế mà ông không giữ được phán thắng về phía ông. Ông ta đã đại dột đưa ra luận điệu sau đây: «Bạn

nhan này đã mang rêu rao ra các ngoại bang xa xăm những dặm vô vinh dự của nước Pháp. Xa như xứ Colombie rồi đến Trinidad, Curaçao, các quốc gia này chắc đã được nghe rõ bọn này vu khống chế độ ngực tù của nước Pháp ta...»

Thiếu tá Chánh Thẩm phán truyền cho tôi kể lại vấn đề cuộc phiêu lưu khá dài của chúng tôi.

Tôi liền kể cho Tòa nghe cuộc hành trình trên mặt biển cho đến Trinidad. Những cử chỉ nhàn nhạt của gia đình Bác sĩ Bowen — long bác ái của cha Đạo Irène de Bruyne ở Curaçao quãng đời sống của tôi với dân Da Đen — rồi đến những nhà giam lụi lị ở Santa Marta...

Sau đó Tòa tuyên bố nghỉ 15 phút rồi lại họp.

Tôi được phép tự cãi lấy và biện hộ cho cả 2 bạn kia nữa. Nghe xong Thiếu tá Chánh thẩm ngoanh sang hai bên nói chuyện thì thầm với hai ông Bồi thẩm — rồi ông dor búa đậm búa xuống bàn:

— Các bị cáo đứng dậy!

Tất cả ba chúng tôi đều đứng dậy người thẳng như ba cái cọc — Chúng tôi chờ đợi.

Ông Chánh thẩm tuyên án:

«Tòa không xét xử tội trạng mưu sát vì không đủ yếu tố buộc tội.

«Còn về tội trạng vượt ngực thì có đủ chứng cứ rõ ràng. Tòa phạt các anh mỗi người 2 năm cầm cố.»

Tất cả chúng tôi đều nói: «cám ơn Thiếu tá.» Và riêng tôi còn nói thêm: «xin cảm ơn cả Tòa.»

Trong phòng họp bọn giám thị tới dự thính đều tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.

Đến khi chúng tôi trở về tới nhà giam. Các bạn tú đều tỏ vẻ hài lòng về bản án ấy, cho đến bọn tôi là nhất cùng tán thưởng sự may mắn của chúng tôi.

Viên y tá François Sierra chạy lại ôm lấy tôi hôn. Nó mừng như điên!

QUẦN ĐẢO SALUT

Lúc tới nơi

Ngày mai đây là ngày chúng tôi phải xuống tàu ra quần đảo Salut. Biết bao nhiêu công lao tranh đấu, mà đến giờ đây lại sắp sửa phải bị giam suốt đời. Trước tiên là phải qua 2 năm cầm cố trên đảo Saint Joseph. Tôi mong sẽ cải chính cái tên «ăa thịt người» mà các tù nhân đã gắn cho nó. Tôi đã thua một keo nhưng tôi không có tâm hồn của kẻ bại trận.

Tôi phải tự cho là thỏa mãn với cái án hai năm cầm cố này ở trong một nhà giam riêng biệt trong khu ngục thất. Như tôi đã tự hứa, tôi sẽ không để

cho trí não tôi bị lung lạc do tình trạng cô độc: Tôi phải giữ mình tôi cho mạnh lài hận và hưởng mức tự do cũng như bất cứ một bạn tù nào ở cùng trên hòn đảo này. Đến khi mãn hạn cầm cố tôi cũng chỉ mới có 30 tuổi thôi.

Sáng hôm sau mới tinh sương người ta dẫn chúng tôi xuống tàu để ra đảo. Tất cả 26 người đều được chất xuống một chiếc tàu cũ rich 400 tấn tên là Tanon chuyên chạy khứ hồi trên quãng duyên hải Cayenne — quần đảo Salut và Saint Laurent. Bon tú nhàn chúng tôi được xếp hàng hai, chân xích tay khóa.chia thành 2 nhóm 8 người tiến trước, mỗi nhóm với 4 tên giám thị vũ trang bằng súng trường, và 1 nhóm 10 người đi sau cùng với 6 giám thị và 2 đội trưởng chỉ huy. Tất cả đều được tập trung trên boong tàu đứng chật níc đến nỗi chỉ cần một con gió mạnh làm lắc tàu là chúng tôi sẽ đều bị nghẹt thở.

Định tâm không nghĩ ngợi gì trong chuyến đi này, tôi chỉ tìm cách tiêu khiển giải trí bằng trò chọc cười họ chơi. Đứng gần tôi nhất là một tên giám thị có bộ mặt «đưa đám ma», tôi liền nói với anh ta :

— Với những bộ xích sắt chân này nếu cái tau mục này bị đắm, thì làm sao chúng tôi thoát chết đuối được.

Thấy tôi nói vậy anh giám thị đương ngủ gật tinh dậy trả lời tôi :

— Các anh chết đuối thì kệ xác các anh. Tôi chỉ biết là người trên đã ra lệnh cho tôi xích các anh lại. Có gì xảy ra, trách nhiệm là ở các cấp trên đã ra lệnh ấy.

— Phải! Thưa ông giám thị, ông nói có lý lắm. Có xích chân hay không xích chân cũng không làm sao nhưng đến khi cái quan tài này vỡ ra ở giữa đường thì tất cả mọi người đều cùng nhau xuống đáy biển, kề cả các ông nữa.

(CÒN NỮA)



THUỐC MỚI midol VIÊN BỌC ĐƯỜNG
Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM CỦM, ĐẦU LÚC CÓ KINH

PHD TÂM TRÍ

Cuối năm quí tị (1833) đời vua Thành Tổ, nhân có nguy Khôi nổi loạn, sai người sang cầu cứu Tiêm La, quân Tiêm La thủy bộ 5 đạo sang đánh phá VN. Đạo thứ nhất đi đường thủy gồm 100 chiến thuyền tiến đánh Hà Tiên. Đạo thứ hai theo đường bộ đánh lấy Nam Vang rồi tiến vào khuấy phá Chàu Đốc, An Giang. Đạo thứ ba đánh mặt Cam Lộ. Đạo thứ tư đánh Cam Cát, Cam Mòn. Đạo thứ năm đánh Trấn Ninh. Tuy Tiêm La chia quân làm năm đạo cùng tiến, nhưng chủ ý là cốt đánh chiếm Chân Lạp và Nam Kỳ mà thôi, các đạo khác chỉ cốt phân chia lực lượng ta.

Tại Nam Kỳ, Trương Minh Giảng, Nguyễn Văn Xuân đánh lui quân Tiêm La ở sông Cồ Cảng, đuổi theo đến tận Nam Vang, đưa vua Chân Lạp là Nặng Ông Chân về nước, chém tướng bắt binh, lấy được súng ống không biết bao nhiêu mà kể.

Tại Cam Lộ, Cam Cát, Cam Mòn, Trấn Ninh, quân ta cũng đánh tan quân Tiêm La, uy thế rất mạnh, các tù trưởng các nơi như Trấn Ninh, Tam Động, các bản Mường gần Cam Lộ, đại khái là đất Sầm Nưa, Trấn Ninh, Cam Mòn, Savannakhet đều xin nội thuộc vào VN.

ooo

Nếu nay chúng ta bỏ tên cũ diễn tên mới vào, thì câu chuyện quân VN tiến lên Cam Bốt, Lào thật không khác gì năm quí tị. Hiện quân VN cũng chia làm năm đạo chính tiến đánh Cam Bốt và Lào. Đạo Thủ quan và TQLC theo đường sông Cửu Long tiến lên Nam Vang, ba đạo quân vượt biên giới ở ba nơi khác nhau, thuộc quân đoàn 3, 4 và 2 cũng đang tiến sang đất Cam Bốt tiêu trừ giặc (không phải là giặc Tiêm la mà là cộng sản), và mới đây nhất một đạo quân thuộc quân đoàn 2 cũng đã tiến sang Lào. Ngày giờ muốn giống lịch sử năm quí tị, chỉ cần có một đạo quân từ Cam Lộ, Đông Hà tiến lên đánh vào vùng Trung và hạ Lào, và việc này chắc cũng sẽ xảy ra trong ít lâu; 1 đạo quân thuộc quân đoàn 1 sẽ từ Cam Lộ tiến sang Lào.

Về mặt địa lý, vùng Đông Dương là một khối duy nhất, chỉ có 1 biên giới

nguyễn hứa đồng



mặt trận Lào, Cam Bốt. lịch sử lặp lại

rất thuận đường địa lý và đường lịch sử, tuy vậy để cho đánh chánh ngôn thuận, thiết tưởng VNCH nên làm thêm một vài việc có tính cách chính trị và ngoại giao, chẳng hạn như tạo nên một mặt trận, một liên bang Đông Dương không cộng sản, đối diện và đối đầu với mặt trận các dân tộc D.D. cộng sản vừa thành lập non tháng nay, gồm BV, VC, Pathet Lào: Mặt Trận Thống Nhất Dân Tộc Kam Pút Chia của Xi Ha Núc.

Ngày xưa VN cũng đã từng lập nên một mặt trận như vậy, một liên bang như vậy, nhưng khi đó chưa có cộng sản, nên không dùng để giúp các quốc gia này chống đế chế cộng sản mà được dùng để chống quân Tiêm La. Ngày nay Tiêm La tức là Thái Lan trở thành bạn rồi, thì chỉ cần thay đổi thủ, không cần thay công thức. Cái thế quốc tế và thời đại cũng đòi hỏi các nhược điểm kết lại với nhau, chẳng những để tự vệ chống lại các đe dọa quân sự, mà còn để tạo thêm những cơ hội và phương tiện để phát triển kinh tế nữa. Việc này trước sau nó cũng

thành, chỉ có điều đáng lo là nó thành dưới sự chủ xưng và phổi hợp của VNCH hay BV? Ngày giờ có hội thật là thuận tiện để lập một mặt trận Đông Dương không cộng sản, vì đe dọa cộng sản đang làm cho nhiều quốc gia lo ngại, và có thể ủng hộ đe nghị này. Mặt khác nó có thể đem lại cho hành động can thiệp bằng quân sự của VNCH trở nên chính đáng hơn.

ooo

Mặt trận Cam Bốt đã được mở từ gần 1 tháng nay, và thu gặt nhiều kết quả quân sự khả quan. Tuy nhiên việc tiến quân sâu vào nội địa Cam Bốt có thể gây nêu một số khó khăn cho quân đội VNCH. Quân đội VNCH phải rải mỏng, lại phải hao phí một số quân bảo vệ các trục tiếp tế. Hiện nay quân đội VN đang cố trao nhiệm vụ bảo vệ diện địa cho quân đội Cam Bốt, nhưng xem chừng quân đội Cam Bốt khó đảm trách nổi, một khi quân đội VNCH truy kích sâu vào nội địa Cam Bốt, bộ trống hận tuyển. Lúc đó cộng quân có thể tính chuyen cắt đứt các đường tiếp tế, khuấy phá hậu tuyến của ta trong mặt trận Cam Bốt. Nhờ khả năng di động nhanh chóng, quân lực VN có thể đối phó được với đe dọa này.

Mặt trận Lào tuy khó mà dễ hơn. Những vùng tiến quân của quân VN tại Lào phần lớn là những vùng hoang vu, các đơn vị hành quân không gặp vấn đề giao tiếp với dân bản xứ, cũng không cần phải hao tổn quân bảo vệ các thành phố, hay khu dân cư giùm chính phủ Lào. Quân đội VN cũng không cần chiếm giữ và bảo vệ bất cứ một vùng đất nào, và các cuộc hành quân diễn ra với tính cách thuận túy quân sự, hệt như ở trên sa bàn, theo đúng các bài học của binh thư. Những cuộc hành quân này cũng chỉ là những cuộc đột kích, do đó không đặt thành vấn đề tai tiếng chinh phục lãnh thổ một nước láng giềng.

Theo tiết lộ của ngoại trưởng Trần Văn Lâm và bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Melvin Laird thì những hành quân đột kích vào đất Lào đã có từ lâu nay, tuy ở một qui mô nhỏ hẹp hơn,

với những mục tiêu giới hạn hơn, và đặc biệt là được giữ kín.

Giữ kín có chỗ lợi của nó, nhưng công bố lên cũng có cái lợi riêng. Ngày giờ khi các nhà lãnh đạo Việt Mỹ công bố các cuộc hành quân vào đất Lào, hẳn là nhầm vào cái lợi của việc làm đó. Cái lợi đó là cảnh cáo cho quân cộng sản biết rằng bây giờ sau Cam Bốt, Lào cũng không còn được coi là vùng bất khả xâm phạm đối với quân Đồng Minh, và khi cần quân Đồng Minh không quan tâm đến những đường ranh giới mập mờ giữa ba quốc gia Đông Dương làm chi. Cả vĩ tuyến 17 phân chia Nam Bắc, do hiệp định Geneve bày ra có lúc cũng không cần phải được tôn trọng. Lời cảnh cáo này có lẽ chỉ được BV cưu xét một cách nghiêm chỉnh, khi nào đại quân VN và Đồng Minh theo đường Cam Lộ tiến lên Lào, và bất chấp vĩ tuyến 17, cứ săn đuổi công quân bất cứ ở đâu trên đất Lào. BV lại càng cưu xét nghiêm chỉnh lời cảnh cáo này, khi nào liên quân đồng minh mở thêm mặt trận mới từ Thái Lan đánh thọc sang, và việc này nếu chưa xảy ra cũng có thể xảy ra trong tương lai gần.

Nhưng có một điều hơi sai sách vở nhà binh, là các cuộc hành quân ra khỏi biên giới Nam VN đã được tổ chức theo chiến pháp hạ sách, được người xưa gọi là tầm ăn dâu, hay vết dầu loang trong lúc đàng lỵ phải được tổ chức ồ ạt, nhanh chóng, theo cái gọi là thế chè tre. Đáng lý quân đồng minh phải đợi ngọt và cùng lúc mở các mặt trận khắp Cam Bốt và Lào không cần đặt giới hạn 21 dặm cách biên giới làm gì. Không phải là ngu dại hay vô tình mà Mỹ làm cái việc sai sách này, mà chính là có ý như thế để cho lời cảnh cáo với VC và BV thấm từ từ. Mỹ làm chuyện chiến tranh ở Đông Dương không phải cốt tiêu diệt cộng sản VC hay BV, mà chỉ cốt để mời được VC và BV vào một hội nghị, và còn định sắp xếp cho VC và BV vào một giải pháp chính trị tại VN Đông Dương và Đông Nam Á. Nếu quyết tiêu diệt cộng sản thì Mỹ có nhiều cách làm thật tế đảng, nhưng làm cho C.S phải ngồi vào bàn thương thuyết, và từ chối tham dự, chấp nhận một giải pháp chính trị do Mỹ đưa ra

thì rất khó. Phải dồn cách nào cho cộng sản kẹt đến cái độ phải thấy sướng khi vào bàn hội nghị, cũng lại phải làm cho BV và VC mè đất Lào, để chịu mất Nam VN mà đòi lấy vài vùng đất hoang ở Lào.

Tất cả chính sách ngoại giao của Mỹ dựa trên lý thuyết cây roi và củ cà rốt. Những cuộc hành quân ở Nam VN, Lào, Cam Bốt là những ngọn roi sát đau đớn quất vào VC và BV, nhưng đất Lào, hứa hẹn cho BV và VC vài mảnh đất lập nghiệp ở Bắc vĩ tuyến 17, thuộc lãnh thổ Lào, là củ cà rốt khá ngon lành đối với những kẻ đang chạy long nhong khắp VN, Cam Bốt Lào.

ooo

Những cuộc hành quân ở Cam Bốt, hay ở Lào, tuy phần lớn do quân đội VNCH đảm trách, nhưng nằm trong kế hoạch, chủ trương và mệnh lệnh của Mỹ. Những mệnh lệnh này không phải do một bộ tư lệnh hỗn hợp Việt Mỹ đưa ra, mà mà do bộ thanh minh của quân đội Mỹ từ Ngũ Giác Đài nghiên cứu và thực hiện.

Đối với quốc gia, và quân đội VNCH, vấn đề đặt thành không phải là thực hiện đúng kế hoạch của Mỹ (đủ phần nghiên cứu chiến thuật được giao cho một bộ phận của quân đội VNCH đảm trách trước đây 6 tháng), mà là làm cách nào lợi dụng được sự trùng hợp giữa chiến thuật chiến lược Mỹ, với diễn trình lịch sử VN, để làm lợi cho những quyền lợi tối thượng của VN.

Ngày nay VNCH không cần thiết phải mở rộng lãnh thổ, thôn tính các quốc gia láng giềng, nhưng rất cần và rất nên hành trường ảnh hưởng chính trị của mình ra khỏi biên giới, bắt đầu từ các quốc gia láng giềng. Với các cuộc hành quân sang Lào và Cam Bốt, tuy VN không hoàn toàn chủ động, nhưng cũng là một vai chính, đủ mạnh để tạo một áp lực có thể làm cho Lào và Cam Bốt phải lưu ý đến những đe

Có điều là lịch sử đã chơi khăm những nhà lãnh đạo VN tiền phong. Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm đã từng nghĩ đến việc hành trường ảnh hưởng chính trị và kinh tế van hóa VN lên Campuchia và Lào, nhưng

Tả hai ông này đều chết trước khi thực hiện được giấc mộng đó, và ngày nay kẻ nhìn thấy con đường vào Vạn Tượng và Nam Vang lại là những nhân vật trước đây chỉ ở hàng tòi tờ của hai vị. Như thế mới thấy rõ rằng lịch sử không cần đến những vị anh hùng tưởng minh là rốn của vũ trụ. Tuy nhiên vẫn có điều đáng tiếc là anh hùng làm lịch sử thì đẹp và mau hơn bọn bất tài. Qua những biến cố mới đây chúng ta lại càng nên lạc quan và tin tưởng ở sự huyền diệu của lịch sử VN Pháp đã tưởng có thể lấy dãy Trường Sơn cầm chân được dân tộc VN, và Mỹ thực tâm cũng chẳng muốn cho dân tộc VN vượt Trường Sơn. Nhưng chiến cuộc kéo dài đã bắt buộc Mỹ phải sử dụng người VN ở chiến trường ngoài biên giới và Mỹ đã dành mở cửa cho quân VN lên Cam Bốt và Lào.

Hiện nay chính Mỹ cũng tìm cách để kiềm chế vai trò ảnh hưởng của VN ở Lào và Cam Bốt, bằng nhiều cách. Một trong những cách mà các nhà lãnh đạo VN nên lưu ý để phòng, là bên cạnh những lực lượng thuần túy VNCH, Mỹ đang đem vào Cam Bốt và Lào những đơn vị không trực thuộc quyền chỉ huy của chính phủ và quân đội VNCH, dù họ vẫn là người Việt. Trong số đó có những đơn vị LLDB, hay Biệt Kích hay Dân Sự Chiến đấu Việt gốc Miền, cùng với một vài đơn vị Hòa Hảo ly khai do Mỹ huấn luyện võ trang và tài trợ. Ẩm mưu này của Mỹ cũng sẽ bị diễn trình lịch sử VN phả vỡ để dàng. Những đơn vị võ trang do Mỹ tài trợ lúc nào cũng tự biết họ là dân VN, và đến lúc Mỹ muốn hướng dẫn hành động của họ trái với quyền lợi VN, chưa hẳn họ đã tuân lệnh. Tốt nhất Mỹ nên cảnh giác, và sáng suốt, nghiên cứu lại lịch sử VN, và giúp một tay đầy lịch sử đó đi xuôi chiều, và như thế đáng được dân tộc VN ghi ơn, mà còn có lợi cho chiến lược ngăn chống cộng sản Á Châu của Mỹ nữa. Trong số các nhà lãnh đạo của Mỹ hẳn cũng có một số hiểu điều này, và một vài dấu hiệu cho thấy một vài việc làm của Mỹ không trái với mong ước này là bao nhiêu.

Những kẻ lãnh đạo dân tộc VN hiện nay, ở cả Nam và Bắc đều

đang có một cơ hội tốt nhất, hiếm nhất để làm được việc hữu ích cho dân tộc, quốc gia. BV đã đưa quân vào Cam Bốt và Lào, nếu tham lam quá, muốn đánh chiếm cả Nam VN, thôn tính Cam Bốt, Lào một lúc, có thể không đủ sức, gây phản ứng quá mạnh trên thế giới và sẽ bị ngăn trở. Vậy phía BV nên bằng lòng với một phần đất Lào, từ phía bắc vĩ tuyến 17 trở ra. Ngàn áy lanh thổ hoang vu, rộng lớn, với vài triệu dân Lào thưa thớt, đủ để giúp BV giải quyết nạn nhân mãn ở châu thổ sông Hồng Hà.

Nam VN lại cần phải nắm chắc cơ hội ngàn năm một thủa này, cố vươn lên nắm lấy sức mạnh, phát triển sức mạnh quân sự, quân binh lực lượng với phe cộng sản, để có thể điều đình ngang hàng không phải với VC mà là với BV, và noli thắng cho họ hay rằng: thôi chúng ta cùng người VN, tạm thời hãy nhẫn nhục mỗi bên ở một phía của vĩ tuyến 17, nhưng không phải chỉ ở phía Đông Trường Sơn, mà là phía Đông Cửu Long. Đồng thời Nam VN phải giải quyết Việt Kiều tại Cam Bốt không phải theo chiều hướng hồi hương mà là theo chiều hướng di dân thèm lèn Cam Bốt. Hiện nay Việt Kiều bị khủng bố, đe dọa vì họ sống rải rác, không có tổ chức, và đang bị nghi ngờ là theo cộng sản. Tại sao Chính phủ không tĩnh chuyện tập trung Việt Kiều vào một vài khu vực riêng biệt, trực thuộc hành chánh vào Chính phủ Cam Bốt, nhưng về văn hóa, an ninh thì do Chính Phủ VNCH đảm trách? Những tỉnh biên giới hiện đang do quân đội VN kiểm soát là những khu tập trung Việt Kiều tốt nhất.

Ngày nay VN không những đang gặp cơ hội để lãnh đạo bán đảo ĐD và Đông Nam Á, mà còn gặp một cơ hội hiếm có để Nam Bắc thương thuyết trực tiếp và riêng biệt với nhau, không có sự tham dự của bất cứ cường quốc nào, về một phương thức hòa bình hoàn toàn VN. Nếu vì tự ái, vì khinh miệt hay khiếp sợ lẫn nhau, Nam Bắc VN bỏ qua cơ hội này thì hòa bình vẫn có thể đến nhưng đến từ những bàn tay ngoại quốc với những công thức do ngoại quốc soạn thảo, và không hẳn đã phù hợp những quyền lợi chính đáng của VN.

1) Những chuyến đi của Lê Duẩn và thế kẹt của Bắc Việt

Nguồn tin UPI từ Luân-Đôn đánh đi ngày 15-5-1970 được các báo Saigon đăng tải lại cho hay Lê Duẩn, đệ nhất bí thư đảng Cộng Sản VN và là người kế nghiệp Hồ Chí Minh đã đi lại nhiều lần giữa Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa để làm một cuộc vận động vò vọng phối hợp hành động giữa hai nước đàn anh cộng sản.

Ai cũng biết rằng hầu hết sức mạnh quân sự của Bắc Việt là do sự viện trợ vũ khí của Nga Sô trong khi Trung Cộng thực sự không giúp đỡ gì nhiều Bắc Việt: 85% vũ khí của Bắc Việt là do Nga Sô viện trợ. Trong quá khứ số vũ khí do Nga Sô giúp Bắc Việt vẫn được chuyển qua lãnh thổ Trung Cộng, nhưng từ lâu rồi Trung Cộng đã không cho phép Nga Sô sử dụng con đường này nữa, bắt buộc Nga Sô phải chở vũ khí viện trợ cho Bắc Việt bằng đường thủy qua kinh Suez và trong thời kỳ kinh Suez bị phong tỏa qua mũi Hảo Vọng cực Nam của Phi Châu. Bối với Nga Sô cũng như đối với Trung Cộng Bắc Việt là cửa ngõ xuống Đông Nam Á, và Đông Nam Á là bước đầu tiên của Cộng Sản Quốc Tế trên đường chinh phục thế giới, vì theo kế hoạch của Lê Nin thì từ Mạc Tư Khoa đến Ba Lé, Luân Đôn, và Hoa thịnh Đốn, con đường Bắc Kinh, Hà Nội, Can Cùn Ta là con đường gần nhất nó sẽ giúp cho Nga Sô tiện bề vòng quanh Áu châu vốn là một thành trì kiên cố của Tư Bản Tây Phương để hành trướng thế lực khắp nam châm. Cho nên Nga Sô phải đặc biệt giúp đỡ Bắc Việt trong chiến tranh xâm lăng của BV xuống miền Nam VN, sang Ai Lao và Cao Miên. Hiện nay các kho vũ khí của BV có thể coi là đã cạn sau những cuộc hành quân quy mô của quân đội Việt Mỹ bên Giao miên cho nên vấn đề tiếp vận vũ khí cho BV được đặt ra một cách khẩn thiết. Con đường đi vòng quanh Phi châu xa xôi diệu vợi trong khi nhu cầu chiến trường cấp bách. Nguồn tin UPI cho biết Lê Duẩn đã đem sang Bắc Kinh lời yêu cầu của Mạc Tư Khoa xin Bắc Kinh giải

THẾ KẸT CỦA BẮC VIỆT :

Trung Hoa đã sẵn sàng hy sinh Bắc Việt



Hoàng v. Đức

2) Không làm gì có hành động phối hợp giữa Trung Cộng và Nga Sô ở Đông Nam Á để đối phó với Hoa Kỳ.

Không cho phép Nga Sô chuyên chở vũ khí qua lãnh thổ của mình để giúp cho Bắc Việt theo đuổi chiến tranh chống Hoa Kỳ dù của Trung Cộng đã rõ ràng: Trung Cộng muốn giải quyết vấn đề Đông Dương và Đông Nam Á tay đôi với Hoa Kỳ và đã đồng ý với Hoa Kỳ để cho chiến tranh Việt Nam và Đông Dương tự nó tàn lụi vì thiếu cấp dưỡng. Bắc Việt, dụng cụ của Cộng sản quốc tế không còn được coi là quan trọng nữa trong chiến lược phẩm mới của Trung Cộng.

Chiến lược mới đó của Trung Cộng là gì?

Là từ bỏ mộng xâm lăng Đông Nam Á bằng mũi dùi Bắc Việt, liên kết với Hoa Kỳ để dành một phần nào ảnh hưởng tại vùng đất đai phi nhiêu và dân cư đông đúc này hầu có được sau này ít nhiều thị trường tiêu thụ nhờ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, và chuyên mục tiêu xâm lăng Đông Nam Á thành mục tiêu doi đất Tây Bá Lợi Á vốn là đất

của Trung Hoa trong thế kỷ trước Tây Bá Lợi Á đã trở thành trên thực tế mục tiêu chiến lược chung cho Hoa Kỳ và Trung Hoa (cộng sản hay không cộng sản) vì Tây-Bá-Lợi-Á là tiềm-năng khủng-khiếp của Nga Sô bao gồm một nứa tài-nguyên thiên nhiên của trái đất từ dầu hỏa, vàng, bạc cho đến uranium: nếu đề Tây-Bá-Lợi-Á trong tay Nga-Sô, thì trong vòng hai thập niên nữa Hoa-Kỳ sẽ mất địa-vị bá chủ kinh-tế và chính trị trên toàn thế-giới. Trung-Cộng ngày nay đã trở-thành một cường-quốc nguyên-tử thứ ba trên thế-giới ai cũng biết điều đó, nhưng không có mấy ai biết rằng các nhà bác-học nguyên-tử lớn của Trung-Cộng đều do Hoa-Kỳ đào-tạo, huấn-luyện rồi «thả» cho về Trung-Cộng, trong khi ngay từ năm 1959 Nga-Sô đã rút hết thuyền viên của họ ở Trung-Cộng về.

Và lực lượng nguyên tử của Trung Cộng chỉ đủ sức đe dọa Nga Sô chứ không đủ sức đe dọa an ninh lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Cùng một lúc với sự khéo léo của giải tỏa lệnh cấm vũ khí Nga di

chuyển qua lãnh thổ của mình sang Bắc Việt, Trung Cộng còn đưa thêm bốn ngàn quân chí nguyện sang Cao Miên với danh nghĩa là để tranh đấu đưa Sihanouk lấy lại chính quyền, và Châu Ân Lai gần đây có tuyên bố với báo chí tây phương một câu đầy ý nghĩa, là : «Những vùng đất bao la của nước dân chủ cộng hòa Trung Hoa có thể tát cả những dân tộc Đông Dương nạn nhân chiến cuộc».

3) Chúng ta phải làm gì và làm thế nào?

Bốn ngàn quân chí nguyện gửi sang rõ ràng là không phải để «cản thua đủ» với Mỹ và giúp cho Sihanouk lấy lại chính quyền, nhưng chỉ có mục đích chứng tỏ sự có mặt thường xuyên của mình tại những nơi có biến cố và giữ phần điều đình có lợi tay đôi với HK sau này hất chân Nga Sô khỏi vùng ảnh hưởng Đông Nam Á, trong khi tòa đại sứ TC vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ, nghĩa là như không có chuyện gì xảy ra, bên cạnh chính phủ cướp chính quyền Lon Nol. Ta

cũng có thể hiểu thêm được rằng nếu Trung Cộng đã gửi quân chí nguyện sang Cao Miên thì tất nhiên ở ngoài BV và ở Lào cũng đã có quân Trung Cộng rồi, cũng không nhiều để giao chiến với quân Mỹ, nhưng dù để giữ vai trò quan thầy đối với Cộng sản Bắc Việt và Pa-het Lào. Có thể rồi đây Trung cộng sẽ bắt buộc Hà Nội phải đánh mạnh vào các tỉnh đầu tuyến của Nam Việt Nam giáp ranh vĩ tuyến 17 để làm một cuộc mạc cả tay đôi với Hoa Kỳ, thiết tưởng nhà cầm quyền của chúng ta cũng nên lưu ý đến trường hợp đó để ứng phó kịp thời và để chiến thắng.

Quan hệ hơn là tin Chu Ân Lai chính thức «mời» các dân tộc Đông Dương sang ty nạn chiến tranh tại Trung Hoa vĩ đại. Lời «mời» đó có nghĩa là Trung Cộng sẽ tát túc Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp và công ty trong trường hợp nguy hiểm Hà Nội thất thủ giống như Sihanouk và cũng ó nghĩa là Trung Cộng đã nói ý cho miền Nam Việt nam biết rằng : «Các anh có thể Bắc tiến được rồi, bọn Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp không còn được sự ủng hộ của chúng tôi nữa đâu ! » Lời mời mọc thực rõ rệt qua những dòng chữ chính thức và sự bắt tay giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ đã quá rõ rệt, không làm gì còn có một hành động phối hợp giữa Trung Cộng và Nga Sô ở Đông Nam Á nữa để đối phó với Hoa Kỳ mà sự thực đã có một sự toa rập giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ ở Đông Nam Á để hất chân Nga Sô. Chúng tôi thiết nghĩ đây là trường hợp ngàn năm một thuở đối với chính quyền miền Nam Việt Nam, chúng tôi cũng không biết Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nghĩ sao về việc này, vì thời cơ rõ ràng là thuận lợi cho chính quyền quốc gia : bây giờ là đến lượt Tổng Thống Thiệu đi bài, nghĩa là «đỗ bộ ra Bắc» theo gương oanh liệt của Quang Trung trong thế kỷ trước, vẫn hồi thanh danh cho đất nước,

(cộng sản hay không cộng sản).

Song hành với việc đồ bộ ra Bắc, thiết tưởng thời cơ cũng đã thuận lợi để Nam Việt Nam khởi xướng việc thành lập một «Liên Bang các Quốc gia Đông Nam Á» để làm một tương quan lực lượng mới ở Á Châu giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa, cho phép các quốc gia chúng ta ra thoát khỏi sự kìm kẹp của cường quốc, ra thoát khỏi tình trạng nhược tiểu và để trở thành cường thịnh như chính các cường quốc hiện nay. Nếu cuộc vận động ban đầu có khó khăn thì chúng ta có thể thử đề nghị tập hợp bốn quốc gia Thái Lan, Cao Miên, Ai Lao và Việt Nam trước, có thể mời thêm Mã Lai Á và Phi Luật Tân ; khởi đầu được như vậy cũng là quý lam rồi, vì viễn tượng tương lai cho đất nước sẽ sáng lạn, hòa bình sẽ trở lại thật sự và nước sẽ giàu dân sẽ mạnh.

Các đảng phái quốc gia cũng nên nhân thời cơ thuận lợi này ngồi lại với nhau để đồng ý với nhau về chung một chính sách quốc gia và nghiên cứu sự thành lập một «chính phủ trung ương cho nước Việt Nam thống nhất mai hậu». Đây không còn phải là một chuyện giả tưởng, nhưng là một sự tiền liệu khoa học đặt toàn thể quốc dân Việt Nam vào nhiệm vụ làm lại lịch sử chung của quê hương và nhân loại.

Cơ hội tốt đẹp này bỏ qua đi sẽ lại chỉ để lại nuối tiếc đáng kể cho những người cầm quyền, những nhà làm chính trị, và cho nhân dân Việt Nam và sẽ khó mà trở lại một lần nữa.

HOÀNG VĂN ĐỨC

Tiếng kêu thất thanh, bi phẫn đầy nước mắt của toàn «Dân Việt» :

TIN VIT

- Tuần báo trào phúng đúng nghĩa nhất
- Sâu sắc, tinh tế, cười buồn
- Đọc một số cười đau vạn đại
- Gồm những «cây» viết phim, viết truyện trên các đại nhật báo và tuần báo :

Kha Trần Ác (Sóng Đời), Sức Mẩy (Ch. Luận) Vip KK (Hòa Bình), Đạo Cẩy, Ng. thùy Long, Tr. vương Du, Kiều Phong, Thằng Hề, Cát Anh (Độc Lập), Bài Chòi (Dân ý), Thợ Hoạn, T.Đ. (Nặng Thép)...

- NGÀY ĐẠP TUNG VỎ TRƯNG:

15-6-1970

• Chủ Nhiệm – Chủ Bút : TÚ KẾU

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido

Có bán tại các nhà thuốc Tây

trị các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH
Pub TÂN THỊ

Lèo Hậu Khánh Ly và Vua Lèo Bá Lương

Báo Đời loan báo một số đặc biệt về Lèo, khiến cho nhiều bạn đọc thất vọng. Bạn đọc báo nhau rằng tuần này báo Đời nghỉ, hoặc sẽ làm 1 số báo toàn giấy trang. Bởi vì trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay, tiếng «Lèo» có nghĩa là lầm phao, là nói dối, là không có chiết, là hẹn rồi lại quên, là không giá trị, đại khái có nhiều nghĩa uyên chuyền lam, giải nghĩa không sao đú.

Thí dụ như tiền xu đồng giả, người ta bảo là tiền lèo, nghĩa là hết sài được.

Nói rằng không tra tấn, vậy mà vẫn có tra tấn, vậy là nói lèo, không tin được.

Nhưng thông dụng nhất là hứa lèo, hẹn lèo, nghĩa là hẹn rồi bỏ qua. Người nào hứa rồi quên luôn, hoặc cố ý quên hoặc vô tình quên, đều được phong làm vua lèo, hoàng hậu lèo, thủ tướng lèo v.v... Thí dụ như Khánh Ly thường được phong làm hoàng hậu lèo vì nàng chuyên hẹn ai rồi quên luôn. Tuần trước nàng hẹn chỉ cho UB cứu trợ Việt kiều của GS Phan Văn Phùng một xuất hát ở Queen Bee lấy tiền cứu trợ, rồi nàng lỡ quên luôn, vậy mà không ai dám trách hoàng hậu lèo vốn hay quên.

Còn vua lèo thì tuần qua có lẽ phải tẩy phong cho cụ Chủ tịch Hạ Viện Nguyễn Bá Lương. Kể ra cụ Nguyễn Bá Lương mà sánh với Khánh Ly thì không hợp chút nào nhưng không ai có thể giành chức vua lèo của cụ Lương được.

Số là tuần trước, anh em Sinh Viên có tới Hạ Viện «dâng» một cái thỉnh nguyện thư cho cụ Chủ tịch.

Chuyện ít khi xảy ra nhưng mà có thiệt, là cụ Chủ tịch đã oai dũng đứng ra nhận thư thỉnh nguyện, bỏ ngay vô túi, cứ chỉ thiệt là oai phuông lỗ lảm. Cụ còn hẹn rằng : Nội trong 48 giờ cụ sẽ giải quyết xong cái thỉnh nguyện !

Tuổi trẻ, cả tin, các sinh viên học sinh đã trao thư thỉnh nguyện rồi ra về thơ thới hân hoan. Sau 48 giờ, sau 72 giờ, vẫn không thấy gì hết !

Tới khi trở lại gõ cửa quốc hội hỏi thăm cụ Lương ra sao, thì cụ tuyên bố : «Qua bờ thư vô túi, rồi lộn xộn một hồi nó lạc đâu mất !»

Vậy mà không phong làm vua lèo thì thiệt không phải đạo.

Cho nên Đạo Cây dự định làm lễ tẩy phong và cùng trọng thể cho cụ Lương và Khánh Ly. Lễ tẩy phong sẽ tổ chức tại quang giữa Hạ viện và nhà hàng Queen Bee, tức là khoảng pho tượng 2 ông lính Sô Mòng. Ông Đạo Ủ Ủ sẽ được mời đứng làm chủ lễ. Cam đoan buổi lễ này sẽ hoàn toàn có tánh cách trọng trưng, sau khi tẩy phong xong hoàng hậu lèo sẽ về quán hát, còn vua lèo sẽ quay trở về nhà hát tây đóng trò. Xin bà chủ xe đò an tâm đừng làm khó dễ. Mọi bà tôi dự đóng đảo.

Nhượng quyền kinh tài

Thủ Tướng Khiêm vừa ra quốc hội điều trần trước một số ủy ban về các vấn đề kinh tế, tài



ÔNG ĐẠO CÁY

chánh; Chánh phủ đang muốn xin quốc hội biểu quyết 1 đạo luật cho phép Hành Pháp ký các sắc lệnh về kinh tế tái chánh mà không cần hỏi ý quốc hội.

Đề nghị của Hành Pháp xảy ra sau k'ui Tối Cao Pháp Viện phản rằng nghị định tăng thu thuế trước là cù hiến.

Trước đó, thủ tướng Khiêm đã từng than rằng quyền hạn của Hành Pháp chặt chẽ quá, động một chút là phải xin phép quốc hội, vừa tốn thời giờ, còn có thể tốn tiền nữa, vì thời gian là tiền bạc mà ! Giờ đây chánh phủ muốn xin phép 1 lần luôn cho rồi. Có tốn kém chi cũng tốn kém một lần cho chót, còn hơn là lát nhát nhiều lần mệt quá.

Về phương diện chuyên môn, Đạo Cây không dám bàn. Có lẽ lúc này chánh phủ cần ban hành nhiều biện pháp kinh tế tái chánh đặc biệt để thi hành chánh sách khắc khổ, tiến tới tự túc kinh tế.

Nhưng về phương diện kỹ thuật vận động nghị trường thì có nhiều chuyện đáng nói.

Chuyện đáng nói nhất là có nhút báo đã đăng một DB địa chủ ở Long An ra giá cho chánh phủ : «Muốn thuê này mai và lần này, thì không phải 300, 500 ngàn như mọi bận, mà phải trên 1 Tỷ, Tỷ rưỡi mới xong».

Nói thẳng ra (cho đỡ ngượng) thì 1 số dân biểu tráng trọng đòi hành pháp phải thông cảm thì họ mới chịu gật 1 cái. Mà giá thông cảm chuyến này thì coi mỗi có tăng, vì thông cảm 1 trận này thì mất nhiều dịp thông cảm sau !

Đạo Cây hy vọng «Tin Việt» trên đây hoàn toàn bịt đất.

Các dân biểu được dân bầu để lo việc nước. Nếu thấy yêu cầu của Hành Pháp có lý thời cứ ứng hộ. Nếu không thì phản đối. Chớ ai lại ra giá vậy ?

Mà ví dụ như Hành Pháp phải «mua» cái đạo luật nhượng quyền với giá xấp xỉ 100 tỷ, rồi hành pháp lấy đâu mà đáp trả chỗ tham thủ đô ?

Theo thông lệ (thời xưa), một ông Tỉnh trưởng có trách nhiệm với giá mấy tỷ, ông phải tìm cách lấy lại vốn và kiếm lời bằng cách đánh vào đầu ông Quận. Ông Quận đánh vào đầu ông Xã. Ông Xã đánh vào đầu thằng dân.

Vậy bây giờ các ông DB muốn đánh đốp vò đầu ai ?

Số phận Quốc hội

Noi thiệt tình, tại các xứ chậm tiến, nói là phu quý, nhưng quyền lập pháp bao giờ cũng yếu hơn hành pháp hết. Chưa bao giờ có quốc hội nào chống lại được ý muốn của chánh phủ nếu chánh phủ quyết tâm.

Thí dụ ở nước bạn thân của ta là Đại Hàn. Năm rồi chánh phủ Đại Hàn muốn sửa đổi hiến pháp cho Tổng thống có thể tái cử thêm 1 lần nữa. Một số dân biểu Đại Hàn phản đối, cho rằng Tướng Phác Hán Hy tham quyền cố vị. Khi đạo luật sửa hiến pháp mang ra bàn, các dân biểu đối lập nhất định phủ không cho bàn. Họ phải phá, vì họ là thiểu số. Đa số dân biểu đã ủng hộ tướng Phác cả, ở bên Đại Hàn không biết có vị anh hùng dân tộc nào giống như Đức Trần Hưng Đạo ở nước ta không ! Trong lúc các dân biểu đối lập cố chiếm quốc hội để phản đối không cho biểu quyết, thì phe đa số ủng hộ chánh phủ lảng lặng rút ra 1 tòa nhà khác, biểu quyết một cù êm ru !

Thế là đạo luật tu chính vẫn được ban hành ! Thì hồ phe thiểu số phản đối !

Phe đối lập thiểu số ở nước ta chắc cũng biết điều đó.

Còn như ở Ba Tây, tất cả quốc hội đều chống lại 1 đề nghị của chánh phủ. (xứ này chắc hẳn thiếu vị anh hùng cõi đức Thánh Trần, hoặc thiếu vị nhà Dược sư có uy tín) Cuối năm 1967, Tổng thống Ba Tây Costa E Silva bắt 1 lô chánh khách đối lập trong đó có 1 DB là Marcio M Alves. Ông Alves đã táo gan tố cáo rằng «Quân đội là nơi nuôi dưỡng bọn độc tài». Muốn bắt dân biểu Alves Tổng thống Silva phải xin quốc hội Ba Tây biểu quyết truất quyền Dân biểu. Nhưng cái quốc hội này bướng bỉnh không chịu truất quyền bất khả xâm phạm của Alves. Thế là Tổng thống Silva bèn giải tán luôn cả quốc hội. Ông Silva phải dùng biện pháp mạnh như vậy, có lẽ cũng vì ông không biết cách đàm phán chánh trị Ba Tây còn dở lam.

Reo hoang mang

Tổng thống Thiệu nói gửi văn thư sang Quốc Hội có ý khuyên bảo các nghị sĩ và dân biểu không nên tham dự vò các đám biếu tinh; coi chừng nguy hiểm tới tính mạng.

Lẽ ra Tổng Thống chẳng nên khuyên bảo riêng các Nghị sĩ, Dân Biểu mà nên khuyên bảo tất cả dân chúng. Vì nếu Cộng sản khủng bố thì súng đạn, lựu đạn, lát tích dầu có nhắm riêng các Dân biểu, mà có khi lạc sang tất cả mọi người.

Cho nên văn thư của Tổng Thống lại khiến người ta hoang mang. Dân ta vốn nặng óc đa nghi, còn hơn Tao Tháo lận. Cái đó không phải lỗi của dân, mà vì họ bị lừa gạt nhiều quá ! Họ nghĩ ngờ rằng chánh phủ bảo nguy cho các Dân biểu Nghị sĩ vậy, để rồi lỡ có Dân biểu nào bị ám sát trong đám biếu tinh thì nhà nước phải tay, hết trách nhiệm.

Lòng dân vốn đa nghi. Văn thư của T.T làm cho họ hoang mang nghĩ ngợ hơn. Họ tưởng rằng nhà nước thời không lo an ninh cho các Dân biểu đi biếu tinh. Mà Dân biểu đi chung với đám biếu tinh lại là Dân biểu đối lập, Vậy dân hoang mang cũng có lý.

Viết báo mà mắc tội gây hoang mang thường báo bị tịch thâu.

Không biết cái văn thư có tác dụng gây hoang mang này phải xử thế nào ?

Từ Việt hóa tới Camp-bốt hóa

Sau chương trình «Việt Hóa» chiến tranh của Tổng thống Nixon, bây giờ ông Nixon đang lo một chương trình «Cầm bốt Hóa».

Trước kia quân Mỹ đã vò Việt Nam đánh nhau với Cộng sản. Đánh một hồi, Mỹ mới nhận ra nên «trao trách nhiệm» cho quân Việt Nam đánh nhiều hơn ; cho nên Mỹ gọi là Việt Hóa.

Bây giờ quân Việt và quân Mỹ cùng đồ sang Camp Bốt đánh Cộng sản. Tới cuối tháng 6 này quân Mỹ rút về. Có lẽ quanh VNCH sẽ ở lại giúp Camp Bốt. Nhưng quân ta lo giữ nhà chưa đủ, không lẽ cứ đi giúp Camp Bốt hoài ? Cho nên sẽ phải «chuyển giao» trách nhiệm cho quân Camp Bốt lần lần cho ? Và khi đó sẽ có chương trình Camp Bốt hóa ?

Cam Bốt hóa như thế nào ?

Tới lúc đó chánh phủ VNCH sẽ phải tuyên bố rút quân lần theo lịch trình.

Rồi quân đội Camp Bốt được chuyển giao 1 số căn cứ, vũ khí, trang bị. Các ông sĩ quan Camp Bốt sẽ có xe díp chạy dài dài, các tướng tá Camp Bốt sẽ có trực thăng bay dài dài. Và bộ Tổng Tham Mưu Camp Bốt sẽ mất công ra văn thư cho phép sĩ quan được dùng xe díp, trực thăng chở vợ đi chợ, chở con đi học, trên đường đi tới sở ».

Chương trình Camp Bốt Hóa đương tiến triển thì Việt Cộng và Miền Cộng lại gia tăng phá hoại, và chúng xuất phát từ các căn cứ ở Hạ Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Vậy là chánh phủ VNCH «để bảo vệ cho công cuộc Camp Bốt Hóa» được tiến triển đều đặn, sẽ phải chánh thức gửi quân ta và quân Camp Bốt sang tấn công vò vùng Bắc Thái Lan.

Cứ như vậy, sau đó sẽ phải có 1 chương trình Thái Lan Hóa, Lào hóa.

Rồi chương trình Miền Điện hóa v.v..

Trong lai chúng ta, và có lẽ con cháu chúng ta sẽ còn được hưởng nhiều mũi bom đạn lắm !

ĐƠI GÔ GE

VIẾT VỀ VĂN MINH CHỊU CHƠI
CỦA NGƯỜI NGỌM ĐỊA CẦU
VÀ GIAO CHỈ

TÈ ĐÊ

CÔ BÉ MANG DÙ ĐEN

● Tặng Thu Hương và các Việt Kiều tại Ai Lao

Tôi nghĩ tới Lào như nghĩ tới 1 cô bé Mi-nhon, ngày thơ, nhưng một cô bé mang dù đen bóng của chiến tranh chụp xuống. Bên cạnh cô bé là một con rắn độc khổng lồ, rình rập gieo tai họa. Con rắn đó là đường mòn chiến lược Hồ chí Minh bò ngoằn ngoèo dọc biên giới Lào Việt. Nếu không có con rắn đó, nếu không có đường mòn đó, Lào phải là một đất lành, phải là một xứ êm mờ !

Cô bé là một trong 2 triệu sáu dân Lào sống trên mảnh đất nội địa bị ép chặt, bị bức bít bởi Việt Nam, Thái Lan và Cao Miên. Mảnh đất có diện tích 91.000 dặm vuông. Dân tộc bé bỏng này đa số có tâm hồn hiền hòa, lè phè, tà tà được coi như một triết lý sống. Trong 10 người thì 9 người sống bằng nghề trồng tía chỉ để đủ ăn. Hoa lợi hàng năm của một người Lào trung bình là 15.000 đồng V.N. Dân Lào cũng chẳng khoái môn học hành, thi cử, bằng cấp như Giao Chỉ. Bốn người chỉ có một người biết đọc. Có lẽ chịu ảnh hưởng sâu xa của Phật Giáo nên Lào có rất ít lính thiện chiến, hiếu chiến. Một tạp chí Hoa Kỳ đã mô tả lính Lào với một hình ảnh hài hước : Binhsĩ Lào trong lúc tác chiến cũng lo cả bắt ếch, mò cua, săn nai để nhậu nhẹt !

Với dân số mini như vậy mà Lào có tới 200.000 dân tị nạn chiến tranh, 10.000 đến 20.000 quân Pathet Lào đó là chưa kể 43.000 quân BV trên đường mòn HCM thường trực đe dọa. Để đương đầu với lực lượng Cộng sản hùng hậu như vậy, Hoàng thân Phouma có trong tay 60.000 quân chính quy và 35.000 quân bán chính quy mà đa số là người Méo.

Nhưng tôi không muốn viết về Lào dưới chiếc dù đen buồn thảm hãi hùng đó mà tôi muốn viết về xứ này, dân tộc này với vài hình ảnh phác vẽ bèn bồng, bay bướm, và lơ mơ hơn. Tôi muốn mô tả Lào như một cô bé xinh xắn tay cầm dù múa xanh hòa bình đi dưới lớp mưa nhỏ hạt chớm mùa, hơn là một cô bé mang chiếc dù đen chiến tranh tang tóc đi dưới cơn mưa bom đạn.

Trước hết tôi muốn viết về phụ nữ Lào. Phụ nữ Lào phần lớn có thân hình «nảy nở» hơn phụ nữ Việt. Cô nào khoác 50 ký là được kề như cô thân hình Audrey, thân hình dáng liêu mảnh mai, vóc hạc rời. Bàn chân của họ cũng thuộc loại quá khẽ. Cõi giày của phụ nữ Lào thường là số 40, 41, 42. Mái tóc của phụ nữ Lào không mượt, mèt như các cô Saigon. Thường họ chỉ

đè buông lơi như các nữ sinh Đồng khánh, hoặc đè các tóc kiểu đuôi ngựa, cột hai bên bằng hai dây màu tươi, nhất là đè búi tóc. Kiểu tóc sau làm tôi liên tưởng đến những cái tháp dát vàng của xứ này. Trên mái tóc có thể được cài một cái trâm hay một cái kẹp bằng vàng. Phụ nữ Lào thường có nước da nâu đậm vì vậy họ tra dùng mì son.

Họ chưa khoái mặc quần áo Tây phương như một số phụ nữ Việt. Họ chỉ mặc một chiếc váy lụa

Lào, lụa Thái Lan giản dị, màu sắc sô với những sọc chỉ vàng chỉ bạc óng ánh. Một váy mi ni gần như chưa xuất hiện tại đây. Các thiếu nữ choai choai Lào thường mặc váy ngắn nhất là tới đầu gối, dân bà thi mặc váy ngang bụng chân. Chiếc váy thường được đi với một giày lung móc xích, trái tim, hoa, bướm làm bằng vàng bằng bạc. Cõi nào giàu thì that giày lung bằng vàng ta có khi nặng tới 5 lạng. Cõi nào yêu tiền thì that giày lung bằng bạc, vàng giả. Một điểm đặc biệt là phụ nữ Lào rất khoái vàng. Ngay cả dây xu chiêng của họ cũng bằng vàng ! Có thể nói trên thân thể của một cô gái Lào có một mỏ vàng mini.

Phụ nữ Lào rất cởi mở, thực thà ngày thơ. Họ bộc lộ tình cảm theo một đường thẳng chứ không phải một đường vòng, một đường xoay ốc ! Họ rất hiếu khách. Bạn có thể nhận được những nụ cười, những

giúp đỡ thiện cảm của họ bất cứ ở đâu một cách dễ dàng.

Một điểm đặc nhất mà họ giống phụ nữ Giao Chỉ mình là «mỗi» ăn quả vặt, ăn của chua như điên. Trong một rạp chớp bóng, tôi đã thấy phụ nữ Lào vừa xem phim vừa thưởng thức đủ món thập cẩm như chuối khô, hương sen, táo, sỏi dừa. Tiếng nhai quâ gianh như một loại âm thanh đặc biệt thêm vào phim ảnh tạo cho phim ảnh có một âm thanh mà chỉ ở Lào mới có ! Sau buổi hát, sàn rạp đúng là một bức tranh lập thể của Picasso. Nô loang lổ, xanh đỏ tím vàng, lá, giấy, vỏ và những vũng nước dài của con nít !

Những con người có tâm hồn hiền hòa chất phác đó đã được Thượng Đế đặt gọn trong một khung cảnh thiên nhiên đong đưa. Đất Lào là 1 cái nôi êm tạo bằng cỏ cây hoa lá cho dân Lào. Tôi mê nhất những lũ chen chúc, ồn ào như ở hành lang Eden, Tax, Crystal Palace. Dân Lào ngay cả giới trẻ không có style bát phở, lợn phổi «rước đèn», biếu diễn, khoe quần áo, tóc tai, giày dép, xe cộ như Saigon. Nhịp sống của thành phố Vạn Tượng là nhịp slow êm mè trong khi nhịp Saigon là một nhịp gogo, soul điên loạn cuồng giật ! Đường Sam-Sen-Thai được coi như 1 Catinat của Saigon. Tại đây có những gian hàng của các chủ Ba Tầu và Ánh độ bày bàn vải vóc, mỹ phẩm và tạp hóa. Giá hàng tương đối hạ. Bạn phải trả bằng đô la hoặc tiền Lào.

Những villa ở đây có những hàng sápin xanh đậm, đỉnh cây cao vút như những ngọn tháp. Chỉ cần treo lên những cây này những tràng kim tuyến, những ngôi sao bạc, những bóng đèn màu là có thể tạo những đêm Giáng Sinh tung bừng, tuyệt đẹp.

Những cây sápин thật hợp cho những dạ vũ hoa đăng. Ở đây giới trẻ Lào mở «bum» đèn ngày. Họ ăn chơi thỏa thích hết mình không phai cái cảnh mở «bum lậu» «bum si» như giới trẻ choai choai Saigon. Cảnh Sát Lào ở đây hiền khéo như các chú linh chi linh thiêc của trẻ con chơi, nhất là họ lại đi xe đạp không mang súng lục thì ai sợ ! Cảnh sát Lào chẳng có nghề đánh hơi và «phá hoại» cuộc chơi nhảy nhót của giới trẻ như Cảnh sát Saigon.

Tôi cũng chịu những hàng cây «da voi» chạy dài bên đường đèo bao quanh thành phố. Những cây này còn có cái tên rất hợp với tâm hồn người Lào : «cây ngủ»

vì khi chiều đến những hàng lá khép lại, ủ rũ như làn tóc đen của một góa phụ, hay mỉm mắt với riềng mi cong cúp xuống của một thiếu nữ buồn.

Mắt tôi cũng dịu lại, hồn tôi cũng ướp mắt với những bồn cổ non mướt như một chiếc robe nhung mầu bích ngọc của một cô bé chọn mặc vào một dạ vũ với người tình si.

Mũi tôi cũng say khói gió, gió tỏa từ «nội cổ của thiên đàng» lướt qua thành phố như mùi nước hoa Chanel tạo bằng hương lúa non, hương cỏ đồng, và hương hoa sen.

Gương mặt của thành phố ở đây khác hẳn khuôn mặt Saigon. Người ta không thấy những đám, những lũ chen chúc, ồn ào như ở hành lang Eden, Tax, Crystal Palace. Dân Lào ngay cả giới trẻ không có style bát phở, lợn phổi «rước đèn», biếu diễn, khoe quần áo, tóc tai, giày dép, xe cộ như Saigon. Nhịp sống của thành phố Vạn Tượng là nhịp slow êm mè trong khi nhịp Saigon là một nhịp gogo, soul điên loạn cuồng giật ! Đường Sam-Sen-Thai được coi như 1 Catinat của Saigon. Tại đây có những gian hàng của các chủ Ba Tầu và Ánh độ bày bàn vải vóc, mỹ phẩm và tạp hóa. Giá hàng tương đối hạ. Bạn phải trả bằng đô la hoặc tiền Lào.

Thành phố Lào cũng không có những cao ốc ngông nghênh chọc trời. Cái gì ở đây cũng như bám sát lấy mặt đất từ một ngôi nhà đến một ngôi chùa. Không có vật gì đậm vươn vút, phạm thượng đối với Thượng Đế, Thánh Thần.

Rạp chớp bóng ở đây có rạp Lan Sang là đặc biệt hơn ở Saigon ở điểm vào khoảng tháng 9 những dân nghiền ci-né được thưởng thức những phim ảnh giá trị của đù phái, đù khuynh hướng, những phim ảnh tham dự đại hội điện ảnh quốc tế, kẽ cả những phim thuộc khối đồ như Nga, Trung Cộng và Bắc Việt. Những phim này thường được chiếu liên tục trong hai tháng.

Những chiếc xe taxi thi hoàn toàn khác những taxi của Saigon. Xe taxi ở đây không sơn màu để phân biệt và có đủ loại xe từ Magda, đến Mercedes. Xe chạy theo cuốc như xe lô ở Saigon.

cuốc ngắn khoảng 50 kip, cuốc dài 100 kip.

Thành phố ở đây cũng có những cảnh khôi hài không thể ngờ đó là một số các anh Tây mũi lõ, mũi xanh, tóc vàng, quần sa-rồng cởi trần trừng trục, đạp xe ba bánh lang bang, thất thểu trong thành phố để bán gateaux chẳng khác nhau chúa ba tàu bụng phệ bán bánh bao ở Saigon!

Ở đây cũng không có một khu ăn nhậu như Chợ Cũ, Chợ lớn. Dàn đờp hit muôn «múa khẩu» phải xuống khu xa lộ, cách thành phố hơn hai chục cây số, hoặc tới bến bắc Thà Đưa sát biên giới Thái Lan. Tại một vài quán lá ở xã l, tôi đã được thưởng thức những món ăn hấp dẫn nhất của Lào.

Trước hết phải kể tới món xôi nếp trắng nấu bằng nước dừa béo ngọt và thơm phức. Món xôi này

TRUNG TÂM nghiên cứu số mạng

2093A, Huỳnh qu. Tiên Phú Nhuận
văn phòng : 54 Lê Lai – SAICON

(TRÊN LẦU)

Do Cụ Tổng Lầu sáng lập cùng với nhiều vị nòi danh về khoa Tử vi, Tướng số cộng tác. Mục đích: nói lên những khúc mắc, sự thật về cuộc đời. Bảo bảm đúng trên 80%. Đã có rất nhiều Công Văn Thư gửi đến xác nhận và khen tặng. Mọi đến văn phòng đăng rõ.

LỆ PHÍ ĐẶC BIỆT :

Nam, nữ quân nhân : 200\$
Anh chị em học sinh 150\$
Đồng bào các tỉnh xa 300\$
Saigon, Cholon, Gia Định 500\$

Muốn coi Số Mạng xin biên thư thư ghi năm sinh kèm tiền gửi báo đảm về : Phan huy Nhạc, box 364 – Saigon (Quý khách đến xem tướng, Tử Vi xin hỏi ông Nhạc trên lầu)

Cụ Tổng Lầu

thường được ăn với món « gà choai choai » nướng mỡ. Dân Lào thường ăn bằng fourchette của Adam nghĩa là bằng những ngón tay trần. Tuy nhiên nếu bạn không quen style bốc này, bạn có thể dùng nĩa.

Món đu đủ chua mới thật khoái khẩu và hợp với « gu » của đàn bà con gái, nhất là những cô khoái của chua. Món đu đủ chua khác hẳn món thịt bò khô bán tại khu nước mía Viễn Đông ở Saigon. Đu đủ được cắt ra và vắt cho hết nước để tạo chất dai dòn rồi trộn với với mắm cua đồng nguyên con. Nếu ăn với ớt thì thật hợp điệu !

Gang phải kể tới món bún Lào, một thứ bún ăn tuyệt như bún thang Hà Nội, bún bò Huế, bún thịt nướng Saigon. Bún Lào nấu bằng bắp sợi nhỏ với cá tươi và lòng heo. Ăn thật nóng với ớt khô thả hông béo, trong chiều mưa lạnh thì thật nhất, thì thật quên đời, quên chết, quên sầu !

Nếu bạn không có dịp đi xa lì, kể viết cũng đề nghị bạn nên đến quán là của ba chị em các cô Thái tráng đối diện với tiệm uốn tóc Élysée để thưởng thức món đu đủ chua mắm cua. Vừa ăn đồ chua vừa nghĩ tới chất chua non thoát ra từ ánh mắt, làn môi, bàn tay nuột nà của các cô còn thứ nào bằng !

Tôi cũng không quên được món « khẫu lam », mặt thứ cơm nấu trong ống tre, ống nứa thơm ngát. Cơm được bọc trong làn da tre mong manh trắng mịn như làn da của một thiếu nữ dậy thì !

Nói đến ăn nhậu phải nói đến hội hè ở Lào mới đủ bộ.

Trong một đám cưới, dân Lào

thường vừa ăn vừa nhót, nam nữ ngồi đầu nhau thành một vòng tròn, nữ trước, nam sau (đã nhiên rồi !) theo 1 điệu múa nhịp nhàng uốn éo giống như dân Nam Mỹ nhảy Samba. Nói đến cưới xin, tôi phải thêm chi tiết quan trọng này là con trai Lào về nhà vợ ở như một « ô rể » tại An Nam ta. Khi em bé cho bạn « lợt mắt đen » của em, là có nghĩa là bạn phải ôm và li, quần áo hoặc nón sắt, ba lô về nhà mi em ! Cũng vì lý do này mà bên Lào họ



« trọng nữ khinh nam » sanh con trai không về nhà vợ cũng phải đi quân dịch. Sanh con gái kẽ như một đại phuoc, trai với quan niệm Giao Chỉ sanh con gái chẳng khác sản xuất mìn claymore, plastic đặt trong nhà !

Vào dịp Tết Lào (khoảng tháng tư Tây). Người Lào có tục té nước để chúc tụng nhau. Đây cũng là dịp để cho

con trai Lào đùa nghịch thoả thích Xưa kia thi người ta thường ngâm hoa vào nước trước khi té, té vào quần áo, đầu tóc mình mẩy người khác nhưng ngày nay tục té nước biến thành 1 trò chơi quái ác. Có kẻ lấy cả nước muối dưa, nước rửa bát để chúc nhau, nhất là « chúc » các thiếu nữ bô đi ngoài đường phố. Cũng vì vậy mà điểm khác biệt giữa Tết Saigon và Tết Lào là dân Saigon ăn diện quần áo mới thì dân Lào lại mặc quần áo cũ, vì sợ bị té nước do.

Tôi đã thấy một xe GMC chở binh sĩ Lào với những phi nước. Những ông lính này đã dùng gáo nước dừa tưới xuống những thiếu nữ đang đi dưới đường. Các thiếu nữ sau khi bị tưới nước tròn như các thân vệ nữ với lớp áo dinh sát cao.

Bun-yang-Phay, lễ cầu mưa là một trong những lễ tung bừng nhất ở Lào. Vào dịp này dân ở các làng

rước những quả pháo thăng thi vĩ đại buộc vào những cây tần bờ sông. Đoàn người tham đám rước, mặt mũi hè xanh đỏ, áo dù kiều lem nhem, có khi buộc cả rồ, rá, rế rách vào người. Họ vừa đi vừa hát ngùn ngao, may quay cuồng, nhốn t(_('n))u đoàn người đeo mặt nạ hóa trang lễ Mardi Gras ở Âu châu. bờ sông, các làng thi nhau nô phu xem pháo nào kéo cây tre lên nhất xa nhất. Dân chúng nhất những bầy con nit, hồi hộp đợi chờ reo hò vang động chẳng khí dân chúng Mỹ chờ đợi và hoan hô Apollo 11 được phóng vào không gian để lên cung Quảng.

Nhưng cầu mưa thì cũng phi cầu nắng, vì nếu không nắng không thể phơi được lúa và cũng có nghĩa là sông Mekong thè dòng nước tạo cơn lụt khôn kieber. Lễ cầu nắng là Bun-xuòng Nura, lễ đua thuyền. Những chiếc thuyền nhỏ do các tay đua sung sướng dai chèo tung bừng và cuộc đua thật hào hứng sôi nổi. Nhiều năm bình yên, dân Lào thường làm những chiếc thuyền lùi treo đèn kết hoa thả trên sông Trong như một hội trăng sao trên sóng nước.

Trong Bun-Thát-Luồng, họ họp chợ triền lâm bầy bán đủ các hàng hóa quốc tế, và cũng là dịp để các quốc gia trình bày những màu sắc riêng biệt của mình nhất là trong những bài nhạc điệu vũ VNCH thường gửi sản phẩm kỹ thuật cùng những đoàn văn nghệ lên Lào vào dịp này.

Xưa kia, Nhà vua thường đưa rước ra ngoài trời trong 2 hoặc 3 đêm liên đê nằm mộng dưới trời sao, để biết vận nước rồi báo cho dân chúng.

Nhưng ngày nay mộng thật khó. Làn sao nhà vua có thể nằm mộng trong tiếng bom B52 rung đất, tiếng hỏa tiễn, tiếng súng cối xe tăng không gian ?

Người viết cầu mong một ngày đẹp, nhà vua lại có thể nằm mộng trong trời sao thái bình không tiếng bom đạn, và những giấc mộng toàn là những mộng đẹp như tám lúa ngũ sắc bạc vàng của dân tộc Lào.

Treo lén tí nữa tới Việc Nuróc. Vì quá khôn nên lúc nào cũng chỉ nghĩ tới đáng悯, phe mình rồi hâm hại, đá ngược nhau, mặc cho đại sự thất dien bát đảo cũng mặc kệ.

Cho đến phạm vi tinh thần, tín ngưỡng cũng thế. Ai cũng cứ cho cái tin của mình là chính xác còn mọi sự là tà ma, ngoại đạo cả. Rồi ngay trong một tôn giáo cũng có chánh tà hai nẻo phân minh.

oOo

Không hiểu sao cái miệng của dân mình không biết nguong. Nhìn lại bao nhiêu công trình văn hóa của tiền nhân và của hiện tại đều là lời lời chau nguc, gãm hoa. Muôn ngàn vẻ đẹp được tô son, trát phấn mà trong thực tế, bắt cứ ai cũng phải dè dặt : « Đi lâu mới biết đường dài, ở lâu mới biết con rùa phải chăng ».

Chó gì, dân mình bót khôn và ngu hơn một tí có phải hay không ? Chúng ta thiếu cái ngu của người Nhật. Trong thông điệp bằng nước mắt gửi toàn dân khi đầu hàng không điều kiện, (1945) Nhật Hoàng kêu gọi mọi người nhân nhục chăm lo « giáo dục và kinh tế ». Người Nhật im lặng và làm việc, Thế là, 1950 họ vào Liên Hiệp Quốc và bây giờ họ làm bá chủ Á châu. Người Nhật ngu vì thiếu cái tự ái vặt của người Việt. Năm 1945, họ thua trận. Đến 1960 họ lên ngôi bá chủ. Năm 1945 ta độc lập. Năm 1970, ta còn gì đây ? Chúng ta lại thiếu cái ngu của người Mỹ. Những anh chong Mỹ cứu nước thường nói lên bao nhiêu cái đại khờ của dân Tạp chủng quốc và đem đổi chiếu với bốn ngàn năm văn hiến của mình bỗng thấy mình khôn hồn lén. Khôn mãi. Dua nhau đi làm đầy tớ, làm đĩ diếm, mang thu gop mờ vòn để dưỡng già. Dùng một cái : đổi đồng bạc, đổi kiều thuế. Bao nhiêu cái khôn khéo, xảo trá, đớn đau đều đã nhào trước cái ngu của thằng mồi lõ.

Bao giờ, từ trên chí dưới, từ vua, quan, sĩ thứ trong nước mình công khai làm cái lể Tự Ngu, khôi phục quốc hiệu Đại Ngu thì may ra, dân mới giàu, nước mới mạnh được. Hiển giả hóa ngu. Kẻ đại trí với đại ngu là một. Muốn khôn phải tập làm ngu. Chớ bắt chước những anh « luôn luôn cố gắng tỏ ra mình khôn ngu nên vô tình hóa thành ngoc »

Từ đó, lên đến việc nhà cũng thế. Nhà nào cũng nghĩ đến thân danh, họ hàng, làng mạc của riêng mình. Hai làng kẽ nhau coi như hai nước thù. Hai gia đình gần nhau coi như hai nước thù. Người viết cầu mong một ngày đẹp, nhà vua lại có thể nằm mộng trong trời sao thái bình không tiếng bom đạn, và những giấc mộng toàn là những mộng đẹp như tám lúa ngũ sắc bạc vàng của dân tộc Lào.



ĐÓN BU

đời

LŨ HỒ

CÁI KHÔN NHƯỢC TIỀU

Trong các nước theo Phật giáo ở Á châu, có lẽ không có dân nước nào theo Phật một cách hồn nhiên và tinh nhất như dân Lào. Phản động người Việt sang mưu sinh bên đó đều nhận thấy họ không có thủ đoạn của người Tàu, man rợ của người Miên, thông minh của người Nhật và... khôn vặt của con cháu Lê chiêu Thống.

Họ còn có vẻ chất phác là khác. Đó là động lực tạo nên tâm lý yêu chuộng Hòa Bình. Có lần hai phe đối nghịch đang đán trận đánh nhau thì có đoàn rước Phật đi qua. Thế là hai bên bỏ súng, bắt kè Pathet Lào hay Vientiane Lào đều chấp tay lạy Phật. Sau đó lại tiếp tục bắn chỉ thiên đỡ đòn cho hết đạn. Nước Lào không khá được vì thật thà. Dân Lào không khôn nhiều được nhờ chất phác. Chiến tranh đối với họ là trò diễn xuất kiểm ngoại tệ.

Vì thế, phản động người ngoại quốc đến làm ăn ở đó đều phát đạt cả. Cần như mọi thứ kỹ nghệ đều do người ngoài nắm kẽ cả kỹ nghệ Chiến Tranh. Tình thế hiện thời, rõ ràng Bắc Việt đã thao túng nhiều trên Chính Trường và chiến trường Lào quốc. Ngược lại, ở Cao Man đang có sự chia phân giữa Việt cộng với Việt Hòa.

Suy ra, cái chết của người Việt mình do ở cái khôn. Khôn quá hóa đại. Một thứ khôn vặt chỉ đưa tới vị kỷ, i hỏe nhen, thủ lợi. Thật vậy, người Tàu không qua nặt nỗi người Việt trong phạm vi tiêu thương. Nhưng sự tính toán nhỏ nhặt, xén bén này, bót bên kia có lẽ không ai theo kịp giới tiêu thương chính trị.

Từ đó, lên đến việc nhà cũng thế. Nhà nào cũng nghĩ đến thân danh, họ hàng, làng mạc của riêng mình. Hai làng kẽ nhau coi như hai nước thù. Hai gia đình gần nhau coi như hai nước thù. Người viết cầu mong một ngày

MÁCH GIÚP

Thuốc gia truyền rất thần hiệu trị khói ngay tê bại, phong hapse, nhức mỏi. (Dù kinh niên) Hồi nhã buôn Than Thảo, số 265 Lê quang Định, Xóm Gà, Gia Định hoặc Điện Thoại : 41.323 nhờ chỉ dùm.

ĐỜI LÀ THẾ !



BỐ LÁO
phụ trách

HƯƠNG PHẾ BÌNH ĐẤU VÕ RỪNG VỚI ÔNG TỔNG TRƯỞNG THÔNG TIN

Sáng ngày 20.5.1970, ba anh lênh tụ T.P.B dẫn đầu 40 Thương Phế Bình đã kêu nhau đến Bộ Thông tin chất vấn ông Nô khắc Tình về vụ tịch thu báo chí ở ợt nhất là tờ NẠNG THÉP.

Cuộc đấu võ rừng diễn ra từ 9 giờ đến 11h30 mới chấm dứt. Suốt 2 giờ rưỡi đồng hồ, các anh Nguyễn Định, Định trung Thu, Trương Văn Bộ đưa nhau tát lở ông Tổng Trưởng tới tấp.

Anh em nhận xét như sau : — Ông T.T nghe anh em tới mờ cửa tiếp liền. Đó là 1 điểm hay.

— Ông cho rằng tịch thu báo là lỗi của Nhà lập pháp (Quốc Hội) luật ra sao, chính phủ cứ thế thi hành. Lỗi ở mấy ông Nghị ra cái luật bắt công.

— Việc tịch thu báo là việc của Bộ Nội Vụ, Thông tin không biết gì hết. Có lẽ do ông Phạm Văn Đồng.

— Văn đề thông cáo bôi nhọ T.P.B hành hung binh sĩ là do trung tâm báo chí làm. Ông không liếc.

— Các vấn đề khác, ông cho biết là Tổng Thống luôn luôn nâng đỡ anh em.

— Cái gì sai thì ông đưa trách nhiệm sang Bộ khác. Cái gì Thông tin trật thì ông bảo không biết.

CÂU CHUYỆN SỐ 12

Nó và tôi ngoài tình anh em ra còn là 1 cặp bạn mà đi đâu cũng có nhau. Ăn cơm, ăn giỗ, bạn bè tôi đi đập hit, là có đủ 2 tháng. Cũng tin tưởng ở chỗ thân tình ấy nhiều khi đêm tam sự mì nhau cả chuyện lòng khó gỡ nữa chứ. Tôi cũng có đạo, nó còn có trước tôi. Những ngày lễ hoặc chùa nhật đẹp trời cả 4 đứa cùng đi với nhau, thời thì đủ mục : chụp ảnh, xiné, tắm biển, ăn uống v.v. và v.v... Lần này tôi có tiền thì bỏ ra, hôm khác chúng nó bao lại chả đi đâu mà thiệt. Cuộc đời của 4 đứa chúng tôi là đẹp nhất thị xã này rồi. Đi chơi chung với nhau như thế được 4 tháng hơn, tự nhiên cặp nó tách riêng ra, đi tìm vui thú một mình, mà chẳng cho bạn bè biết gì ráo trọi. Cò đào của tôi còn nhỏ nên cứ thèm mac hoài, tôi phải nói với nàng :

— Đời, mà em, có tiền có thoái chứ.

Vài tháng sau không thấy chúng nó đi chơi với nhau nữa 2 đứa của chúng tôi còn đang nghi không biết ai đã mìn còi chia loan rẽ thủy rồi đây, thì chính nó mang cái ban mặt đến báo tin buồn :

— Nó bỏ tao rồi mày, em theo thẳng kép bóng ghê lam, thật đau hơn hoạn.

Tôi cũng ngay tinh an ủi :

— Lo gì, trai thời loạn mà bạn, những đứa đó rồi cũng chẳng ra gì.

HÃY XEM THỂ LỆ THI KẾ CHUYỆN ĐỜI Ở SỐ 27

đi mất có sự hiện diện của người yêu.

Anh nghĩ chi vậy, bộ muốn làm tượng đá hay sao? nhớ rằng bà của anh không phải là nữ điều khác gia đình đấy nhé!

— « Tin bạn mất vợ ». ĐỜI LÀ THẾ !

Biết rồi, khồ lầm, nói mãi.

NGỌC SƠN
Box 17 Vũng Tàu

CÂU CHUYỆN SỐ 13

Banmèthuột ngày 10-05-1970
Kinh thura, Bố Láo.

Đọc « Báo đời » mới thấy « Đời là thế ». Nên tôi không ngăn ngại viết ra đây 1 câu chuyện « Bệnh con » của ông Cảnh sát « Vũ văn Tu » để cho đời chiêm ngưỡng.

Hiện nay tôi là Thương Phế Bình có cấp dưỡng 50/0 vĩnh viễn. 22 tuổi là 1 Thương Phế Bình kể cũng đáng buồn nhỉ ông Bố Láo.

Hồi con học sinh. Mới có 16 tuổi thế là chưa đúng tuổi vị thành niên phải vậy không ông Bố Láo. Tôi 16 tuổi bồng bột nhất của tuổi trẻ. Tôi tra nghịch, ưa ngọt, ưa cǎm thử khi bị bắt mǎn. Cùng chí vì cái bắt mǎn. « Bệnh con » của ông Cảnh sát Vũ văn Tu mà tôi vào lính đẩy ông Bố Láo a. Hồi đó tay mạnh tay chân còn đủ 20 mươi ngón.

Lịch sử cuộc bệnh con này xảy ra vào buổi trưa ngày 14 tháng 4 năm 1965.

Trời trưa hè nắng gắt tôi lên hồ tắm bơi lội cho bớt nóng. Hồ tắm thuộc ấp 8 Trần Hưng Đạo. Nhà ông chẳng cách xa nhà tôi là mấy. Lên đó thấy Vũ văn Nhàn con ông là bạn tôi. Tôi có bơi lại gần hắn để nói chuyện học hành cho vui vẻ bạn bè. Nào ai ngờ. Nào ai trách, chỉ vò tinh làm bẩn máy giặt nước hồ lèn người bạn cùng học của tôi.

Người bạn học Vũ văn Nhàn anh dũng đứng dậy hiện ngang như 1 dũng sĩ Hy Lạp. Vàng 1

câu rất u là lịch sự, là con nhà tử tế. « Địt mẹ con nhà Toán. May mắn lôi thôi ông đấm bô mẹ mày bây giờ. » Đại khái là như vậy và còn 1 lò nữa. Nhưng mà thôi nói ra làm gì phải vậy không bạn Nhàn. Tôi xuống nước nán nỉ người anh hùng thủa ấy. Mà sau này làm chạy bồi cho « Mèo ». Người anh ùng tuyên bố. Muốn đấm thì đấm tay đời. Địt mẹ cẩm thằng nào can. Nhàn là 1 người to con lại có thịt có da. Mà tôi bạn bè cho cái biệt hiệu « Toán già ». Thi thử hỏi làm sao tôi đánh lại. Thời thì một liều ba bảy cũng liều ». Thế là xảy ra cuộc « Thương cẳng chân. Hạ cẳng tay ». Nhàn bị chảy máu mồm, máu mũi. Còn tôi cũng bị đau tì ngực tì bụng Vũ văn Nhàn làm 1 cuộc mách ba có lý. Có chứng cứ. « Nó bắt nạt con, Nó ăn hiếp con v.v. » Hồi ơi! cùng là con trai tao có « Hiếp » mà đâu Nhàn nhỉ? Ba Nhàn là 1 anh Cảnh sát. Cảnh sát Vũ văn Tu. « Lúc đứng bên xó chợ, khi đứng cửa xi nè. Tan học về « Tao » đứng công trường » làm chim bay cò bay v.v... Ấy thế mà lại hách ông ta hùng hục chạy lên. Lúc ấy 3 giờ hơn phải không ông Tu nhỉ? Rút cây súng « côn đui » đòn bắn tôi. Thế là tôi được ăn báng súng. Đời học sinh được ném mũi « Bót đù xó ». Ôi bao nhiêu đòn thù làm mặt tôi xung bằng cái thủng. Tôi năn nỉ. Tôi xin kẽ đầu đuôi. Mặc kệ ông ta không nghe, và ông

XEM TIẾP TRANG 47

Tóm lại, Ông Nô khắc Tình rất khôn khéo. Anh em chủ tâm đã gây ông một trận. Rút cuộc, thái độ mềm dẻo của ông làm anh em hiền lành như bụt.

Ông Nô khắc Tình đã cho các nhà lãnh đạo nhà mình một bài học. Chứ gì các ông Cựu chiến Bin, Quốc Gia Giáo Dục, cả TT nữa, đều chịu khó tiếp anh em Sinh Viên, T.P.B như thế thì làm gì có truyện bậy xảy ra.

Không chịu tiếp kẻ khác ch có một trong 2 thái độ : Số hai hoặc quan liêu.

Kể ra thì việc gì mà phải sợ hãi đấm què quặt và con nít. Các ông bự quá lại dù sắt thép để trưng trị thiên hạ thì việc gì phải sợ.

Nói rằng phải quan liêu cũng không đúng. Vì ai lại đi làm quan trong chế độ dân chủ. Làm quan như thế có khác gì mặc đồ đại trào, đội mũ mang hia rồi đi chơi giữa chợ. Trong nó có vẻ phường tuồng thế nào ấy.

Suy ra, đóng tuồng cũng khồ lầm. Vua chor ra vai vua, quan chor ra vai quan không phải dề.

Có điều làm dân cho ra dân, nghĩa là dám sống, dám đòi quyền sống thì phải khổ.

Khổ mà sướng vì dám làm người.

Bọn làm quan, sống mà khổ vì bị lịch sử chê trách, luật « Đời là thế ».

Trong dịp này, anh em T.P.B đã tặng ông Nguyễn khắc Tình một chiếc Nặng. Anh em chơi thảm hơn các cụ dỗ nữa. Theo từ nguyên bécquille là nặng, người không có nặng là imbecile. Imbecile là vô liêm sỉ. Tặng ông Tổng trưởng cái nặng là anh em ca tụng ông không phải là người thiểu nặng. Chỉ bọn nào chết nặng thép của anh em mới là vô liêm sỉ.

ĐỜI LÀ THẾ

TIẾNG THỞ DÀI CỦA NHỮNG TÂM HỒN BỊ ĐÈ NÉN



Lào : vùng chiến tranh bí hiểm

● LÝ ĐẠI NGUYỄN

Nếu không có con đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Lào thì hiển nhiên bộ đội Cộng sản Bắc Việt không thể xâm nhập được Nam Việt Nam. Và như vậy cuộc chiến tại đây chỉ còn là một cuộc chiến tranh du kích, nó không thể có cớ kéo quân đội Hoa Kỳ nhảy vào vòng chiến được. Cũng chính nhờ con đường đó, mà Bắc Việt mới che dấu được bộ mặt thực xâm lăng Nam Việt Nam của họ, nếu Cộng sản ngang nhiên vượt qua sông Bến Hải thì họ hết cách chối là họ không xâm lăng Nam Việt nữa. Chính vì các thế lực quốc tế muốn nâng cuộc chiến tranh Việt Nam từ du kích lên hàng kỹ thuật. Chính vì Bắc Việt muốn đấu tiếng xâm lăng Nam Việt, nên cuộc chiến tại Lào mới trở thành bí hiểm. Dù trên thực tế tất cả đều thấy rõ quân đội Bắc Việt đã dùng con đường Hồ Chí Minh (tiếng là đường mòn, nhưng nhiều đoạn có thể là những xa lộ thênh thang) để rầm rộ tiến vào Nam.

Cuộc chiến tại Lào chợt hiện chợt ẩn, nửa đùa nửa thật. Trầm trọng thật đấy, nhưng bỗng chốc lại như chẳng có gì. Hiện nay thì mặt trận tại phía Bắc Lào nơi mà tảng hành dinh của Lào cộng trú đóng, sau thời gian sôi động tưởng như Vương quốc Lào lâm nguy tối nơi, nay bỗng nhiên êm dịu hoàn toàn. Ngược lại vùng Nam Lào chiến tranh lại trở nên quyết liệt, do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Căm bốt tạo ra.

Căm bốt bây giờ không còn là nơi trú đóng an toàn cho bộ phận chỉ huy xâm lăng Cộng Sản ở Nam Việt nữa. Bởi thế bộ phận này chuyển vào khu ngã ba Việt Miền Lào để lẩn trốn và điều động cả ba mặt chiến trường Việt Miền Lào. Đó là lý do cho thấy tại sao Cộng sản hoạt động mạnh tại hạ Lào. Nhờ những cuộc hành quân của Việt Mỹ trên lãnh thổ Căm bốt, chiến trường Việt Nam mỗi ngày một lang dịu thêm. Nhưng theo lời hứa của Tổng thống Mỹ Nixon thì các cuộc hành quân đó chỉ giới hạn cho tới ngày 1-7-70. Với hơn một tháng nữa hẳn nhiên là không thể thanh toán trọn vẹn cuộc chiến tranh Căm bốt, nhưng Việt Mỹ tận dụng khả năng hiện có của mình thi tất cả các kho dự trữ của cộng quân từ chục năm nay trên đất Căm bốt phải tan hết. Và như vậy

sự tiếp liệu của Cộng quân hoàn toàn phải trông vào đất Lào. Chính vì đó mà Lào quốc được xem là điểm chiến lược tối quan trọng của Cộng sản. Nên cuộc hành quân của Việt Mỹ kết thúc thật vào cuối tháng sáu này, thì sau đó tình hình chiến sự ở Lào sẽ lại được nổi bật lên, như, hoặc hơn trước ngày ông hoàng Sihanouk bị hạ bệ.

Nước Lào bị đổi ảnh hưởng quốc tế từ bao giờ?

Khác với những biến cố đổi ảnh hưởng quốc tế của bất cứ một nước nào trên thế giới. Cuộc đổi ảnh hưởng quốc tế của Lào đã ít được dư luận quốc tế đề cập tới. Và hầu như không một bình luận gia nào cho đó là một cuộc thay đổi ảnh hưởng chính trị quốc tế từ Pháp qua Mỹ, mà chỉ coi đó như một biến cố chính trị bình thường.

Thật ra, ngay từ ngày tướng Khong Le làm cuộc đảo chính tại Lào, thì đó là phút đầu cho cuộc thay đổi ảnh hưởng chính trị từ Pháp qua Mỹ rồi. Tuy sau đó một chính phủ liên hiệp giữa ba phe Tả, Hữu, Trung được thành lập, và có một hội nghị quốc tế 1962 thừa nhận sự độc lập và trung lập của Lào, nhưng trên thực tế chính quyền Liên hiệp và Trung lập đó đã tiếp nhận ảnh hưởng của Mỹ, nhiều hơn bất cứ một quốc gia nào khác.

Dù trên danh nghĩa Cộng sản Lào có chân trong chính phủ Liên hiệp đó, nhưng quốc tế cộng sản chẳng có ảnh hưởng gì cả. Cộng sản chiếm một khu quân sự riêng ở cảnh đồng Chum để làm cứ địa. Vùng cứ địa quân sự của Cộng sản đó là một mối đe dọa thường xuyên đối với chính quyền Trung lập và cả vương quốc Lào. Càng sự cộng sản thôn tính chứng nào, chính phủ và vương quốc Lào lại càng phải gần Mỹ chứng đó.

Do mức độ chiến tranh Việt - Nam lên cao, Bắc Việt mỗi ngày một đưa thêm quân vào Miền Nam Việt Nam bằng đường Lào, chính phủ Lào biết mạnh bênh không thể tồn tại nổi với sức mạnh của Bắc Việt, nên họ đã phải nhờ tới sự bảo trợ của Mỹ nhiều hơn nữa. Mặc dù binh đội Mỹ chưa xuất hiện tại Vạn tượng, nhưng lực lượng cơ giới của Mỹ trên không trung luôn luôn có mặt để bảo vệ cho đô thị và các vùng chính phủ

Lào kiểm soát. Không lực Mỹ đã được tu do sử dụng không phận Lào, đã yểm oanh tạc các cứ địa cũng như các cuộc chuyển quân của Cộng sản trên đất Lào.

Mấy tháng trước đây, Cộng quân mở mặt trận cảnh đồng Caum tấn công thẳng vào tiền đồn của quân đội Hoàng gia Lào, quân Lào rút lui, nhường chiến địa lại cho không quân Mỹ tung hoành. Đến đây thì bản chất Trung lập của Lào không còn nữa. Vì chính Cộng sản đã thẳng tay phá hủy nó. Buộc chính phủ Hoàng gia Lào phải cùng khai đì với Mỹ trong thế chống Cộng.

Chiến tranh không bao giờ phát xuất từ dân Lào

Người Lào là một dân tộc hiền hòa nhất thế giới. Đa số theo đạo Phật một cách chân thành, không màng tới việc đánh nhau. Nếu chỉ có hai cánh quân của Lào đánh nhau thì cả hai bên chẳng ai bảo ai đều bắn chỉ thiên hết, bèn nào hết đạn trước bèn đó phải rút lui. Thật là những cuộc bắn nhau vui như pháo tết, khó tìm thấy ở giữa thế giới hiếu sát này.

Vậy mà người Lào vẫn phải nuôi chiến tranh, vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của chiến tranh. Và rồi đây tất cả các phe đánh nhau tại Đông Dương sẽ mượn đất Lào để bày ra cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất để sau đó tạo cơ hội chấm dứt chiến cuộc Đông Dương hoặc cũng có thể là để mở cuộc đại chiến Á Châu, đó mới thật tội nghiệp.

Điều dễ hiểu là cuộc chiến tranh tại Việt nam và Căm bốt chỉ có thể chấm dứt nếu con đường xâm nhập của Cộng sản tại Lào bị cắt đứt. Hiện nay từ khắp các chiến trường Nam Việt và Căm bốt, Cộng quân đang bị dồn đầy vào đất Lào. Như vậy Lào trước kia là một vị tri hành lang, nay sáp trở thành chiến địa chính. Chiến địa tại Lào là vùng không có dân cư mà chỉ có rừng già hoang vu, suốt dọc biên giới Lào Việt. Chiến tranh ở đây mới được kể là cuộc chiến tranh uy ức giữa hai đội quân bên này và bên kia, và mới tận dụng được đúng mức kỹ thuật chiến tranh thời đại.

Nếu muốn dùng nơi để thí nghiệm các thứ vũ khí của 2 thế lực quốc tế Tự do và CS, thi đích thực chiến trường tại Lào mới là nơi lý tưởng nhất. Nếu muốn tiêu thụ cho hết số vũ khí tồn kho và thặng dư của các nước đại kinh nghệ, thi chiến trường Lào quốc mai đây mới thật là nơi tốt nhất. Nếu muốn khống chế Bắc Việt, hoặc bức bách Trung cộng phải nhập cuộc chiến hay bao vây Trung Cộng thi chiến địa của Lào, phải được dồn lui từ hạ Lào lên tới vùng rừng rậm Hạ Lào. Khiến mặt chiến lược gia nào lại không nghĩ như vậy.

B.V vì chiếm được phía Tây dãy Trường Sơn, mà đã mở nỗi cuộc xâm lăng Nam Việt và Căm bốt. Nếu họ thắng lợi được ở hai nơi này, thi Thái Lan, Mă lai A, và Miền diện nữa phải lâm nguy. Phía thế giới tự do dù có lợi điểm là chiếm được khắp vùng biển Á cao, nhưng nếu chưa lâm chí nỗi dậy Trường Sơn thi vẫn chưa bảo vệ nổi Đông nam Á và không

chẽ nổi Trung cộng. Bởi thế theo với sự diễn biến của tình thế hiện nay, thi nước Mỹ dù bị bao nhiêu áp lực đi nữa, rồi đây bằng mọi cách hoặc do chính họ, hoặc qua tay Việt nam Cộng hòa, cũng phải làm chủ cả dãy Hoành sơn về mặt Đông lấn mặt Tây, mới mong tranh thắng nổi với Trung cộng ở Á châu.

Lào ngoài vấn đề chiến lược quân sự tại Á châu, còn là vùng nhiều nhiều liệu kỹ nghệ chưa được khai thác nữa. Hầu như không một thứ nhiên liệu gì mà đất Lào không có, kể cả nhiên liệu về nguyên tử. Bởi đó, Lào trong chương trình phát triển về Á châu còn sắm một vai trò quan trọng. Mà càng quan trọng chứng nào thì càng nhiều tai họa chừng ấy.

Tuy nhiên vì bản chất người Lào không thích gì hết, nên dù trên danh nghĩa chiến tranh có nổ ra trên đất Lào, thi dân chúng Lào cũng chỉ cảm đầu chạy cho xa những vùng chiến tranh mà thôi họ cũng ít thiệt hại về nh ân mạng, như ở hai nước Việt và Miền. Đây cũng là một sức mạnh tồn chủng của dân Lào, dân Lào vốn đã ít, nếu lại cũng như người Việt nhất là Việt Cộng hăng say chiến đấu thì hậu quả tất nhiên là Lào bị diệt chủng không sai.

Hiện nay trên đất Lào có tới 70.000 lính Bắc Việt, chưa kể số quân mới rút từ Căm bốt về. Nếu trong vòng hơn tháng nữa, mức độ chiến tranh ở chiến trường Căm bốt lên cao, quân Việt Miền Mỹ ráo riết dồn đầy quân cộng sản về phía Lào, tai tất cả các chủ lực quân của Bắc Việt và cộng sản Nam Việt phải tập trung hết trên đất Lào, chiến trường Việt Miền chỉ còn lại những toán du kích phản mảng. Lúc đó nếu Mỹ muốn kết thúc trận đánh tại Đông Dương thi chỉ việc tận dụng kỹ thuật chiến tranh tối tàn là chiến cuộc Đông Dương được xem như tạm yên.

Hoặc lúc đó nếu Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến tại đây bằng một giải pháp chính trị theo đề nghị của Pháp và của Tổng thư ký LHQ U Thant thi rất dễ buộc Bắc Việt phải chấp thuận. Vì rằng việc chấp thuận như vậy, dù sao Bắc Việt vẫn còn nhiều hy vọng mở lại các cuộc xâm lăng Đông Dương và Đông Nam Á sau này. Như trên chúng tôi đã trình bày, phe nào chiếm được dãy Trường Sơn, phe đó có nhiều triển vọng khuyễn khích chiến trường Đông Nam Á. Vậy nếu chiến tranh Đông Dương kết thúc mà Bắc Việt vẫn có mặt tại dọc phía Tây Trường Sơn thi đó là điều kiện thuận lợi cho mưu đồ tương lai của Bắc Việt rồi.

Nếu Mỹ không muốn nhân mùa mưa của Lào sắp tới, cầm chân lính Bắc Việt trong rừng già để tiêu diệt, mà chỉ buộc BV phải chấp nhận một giải pháp chính trị về Đông Dương trong điều kiện thất thế, thi ngòi nổ chiến tranh Á Châu vẫn còn, Tổng thống Mỹ Nixon đoàn chúc với dân chúng Mỹ là năm 1970 này cuộc chiến tại Việt Nam sẽ kết thúc. Điều đó đến nay có thể thành sự thật. Nhưng liệu trong hai giải pháp nêu trên Mỹ sẽ chọn giải pháp nào, quân sự hay chính trị? Cái điều bất cứ giải pháp nào thi cuộc chiến cung phải de-ni về Lào mới có thể giải quyết nổi.

Qua sáu đợt xung phong tòng quân của thanh niên nam nữ Việt - Kiều

Việt Kiều tại Ai Lao trông đợi gì ở chính phủ V.N.C.H. trong những ngày tháng sắp tới?

• bài của PHẠM HOÀNG QUÂN - (Vạn Tượng)

Những biến chuyển nóng hỏi của tình hình Đông dương, nhất là chính biến Cax bốt, mà trong đó, thảm cảnh cáp luồn Việt kiều đã gây xúc động đau đớn trong lòng toàn thể quốc dân Việt nam nói riêng, và dư luận thế giới nói chung. Các nhà lãnh đạo quốc gia, ch c cũng sẽ vi thảm cảnh đó mà duyệt xét lại chủ trương và đường lối hướng dẫn Việt kiều tại hải ngoại.

Kinh nghiệm Việt kiều tại Thái Lan, tại Nouvelle Calédonie và tại Nouvelles Hebrides, chác cũng đã làm cho các nhà hữu trách phải cảnh giác trong chủ trương lãnh đạo Việt kiều, tuy nhân số ở hải ngoại rất nhỏ, nhưng ảnh hưởng ngoại giao rất lớn. Tâm trạng chung của Việt kiều hải ngoại là tâm trạng bất cần của những con người tha phương cầu thực, cho nên việc hướng dẫn Việt kiều, nhất là tại các quốc gia trung lập, mà ở đó các luồng tư tưởng chính trị được tự do và công khai xâm nhập, lại càng cần phải tế nhị và khôn khéo, vì dù muốn dù không, Việt kiều cũng bị ảnh hưởng bởi các luồng tư tưởng chính trị đó.

Riêng tại Ai Lao, 1 quốc gia trung lập sát cạnh VN, có cán bộ CS công khai hoạt động, vấn đề hướng dẫn và lãnh đạo Việt kiều phải nêu qui định thành 1 chiến tuyến tranh thủ nhân tâm, tim hiểu nguyện vọng họ, giải quyết thỏa đáng nguyện vọng đó trên tinh thần cố gắng và phương tiện sẵn có, để củng cố sự lưu tâm của Chánh phủ đến đời sống thiết thực nhất của Việt kiều.

CHÍNH TRỊ: — Với nhân số

đông đảo của Việt kiều cư ngụ tại Ai Lao, vấn đề góp ý kiến và trình bày nguyện vọng của Việt kiều hải ngoại tại các cơ quan lập hiến và lập pháp ở quốc nội, cũng nên được lưu tâm và cùu xét. Tại một vài quốc gia tân tiến trên thế giới, kiều dân hải ngoại của họ cũng được có đại diện tại các cơ quan đầu não quốc gia, vậy thì tại Việt Nam có không thực hiện và áp dụng được sao? Vả chăng, nhân số Việt kiều tại Ai Lao còn đông hơn nhiều đơn vị cư trú ở quốc nội, biên giới Việt Lào cũng chỉ được phân chia rõ rệt trên bản đồ, sự di lại giữa Vạn Tượng và Saigon còn có phần dễ dàng và nhanh chóng hơn từ Cà Mau đến Bến Hải. Cho nên, chấp nhận tiếng nói của Việt kiều hải ngoại vào Quốc hội cũng không phải là một điều quá đáng, vì chỉ có đại diện do chính kiều dân hải ngoại bầu lên mới có đủ tư cách nói lên tiếng nói trung trực nhất, trình bày lèn nguyện vọng thiết yếu nhất, tranh đấu và bảo vệ Việt kiều một cách hữu hiệu nhất. Có như vậy, Việt kiều tại hải ngoại mới không có cái mặc cảm bị bỏ rơi, không được ghi nhận trong thành phần con dân đất nước.

KINH TẾ: — Cho phép xuất cảng sang Ai Lao những thứ hàng nội hóa, như xe g.n máy, xe đạp, vải vóc, giày dép, trà, v.v... miễn thuế sản xuất và miễn thuế hời ngoại tệ cho những thứ hàng đó, để giá thành bán tại Ai Lao được hạ. Có như vậy, nền kinh tế quốc nội mới có cơ hội tăng năng lực sản xuất, vừa tiêu thụ được hàng nội hóa, và giải quyết được

vấn đề nhân công, vừa phát triển được khả năng chuyên môn của các chuyên viên, vừa giới thiệu được sản phẩm Việt Nam tại ngoại quốc.

Bãi bỏ sự hạn chế lưu thông của dân buôn hàng chuyển trên đường Vientiane-Saigon - Vientiane bằng đường hàng không. Nếu muốn để phòng nạn buôn lậu, Chính phủ nên tăng cường hệ thống an ninh và kiểm soát, chặn đứng tận cội rễ nạn hối lộ ngay tại Tân Sơn Nhất. Có như vậy, dân buôn sẽ hết ta thán chính phủ khó dễ trong cuộc mưu sinh, đổi phương sẽ hết tuyên truyền chống chính phủ không cho dân chúng được tự do kiểm kê sinh nhai.

Nghiên cứu vấn đề trên và giải quyết vấn đề đó một cách linh động, ấy là đã chứng tỏ lòng ưu ái và sự quan tâm của chính phủ đối với Việt kiều trong cuộc sống hàng ngày của họ.

VĂN HÓA: — Trong lúc cấp thời, nghiên cứu một chương trình giúp đỡ các trường tư thục do Việt kiều chủ trương. Thỏa mãn đề nghị của Hội Ái Hữu Việt kiều tại Ai Lao trong chương trình xây dựng mở trường trung học Việt Nam tại Vạn Tượng. Với nhân số Việt kiều đông đảo tại Ai Lao, trường sở thi đấu, thư viện, chương trình chấp nối lại càng chính phủ nên lưu tâm cứu xét để nền văn hóa dân tộc được phát huy và tồn tại trong lòng những người tuy xa quê hương nhưng còn dòng máu Việt. Sự giúp đỡ tinh thần ấy, sẽ



thor

KHI VỀ:

trở về thành phố mù sương
ăn năn đắm ngã tội thương phận

mình

mù lòa mắt lệ trung trinh

ngàn ngorse xoài cánh cuộc tình bay xa

MAI, SAU MÙA XUÂN :

nôn nướng nấm cánh hoàng hôn
lung lay gió chạm ru hồn thánh ca

xuân thì vóc nhụy hương hoa

ngàn ngorse tội khóc đã già nứa thân

rung tay phơi lè vàng sân

một đời nhan sắc còn ngắn ấy thôi

NGÀY BUỒN :

đào mòn dấu ngựa bụi hồng.

tóc tai đã tưởnng nứa lòng quắt queo

khom lưng đời lụy eo sèo

cô phê đắng miệng thuốc treo môi bầm

LỜI NGƯA :

dặm dài vỏ ngựa chân bon

nhe răng ngóng cõi tiếng dòn bay xa

đuôi cong tóc xõa dáng ma

trò trán nứa giấc hóa ra hình người

mặt mõm đầy ứ máu tươi

xoa tay t hỏa män ta cười em đây

hí từng đêm hí từng ngày

hai mươi năm chấn em gầy tay xương

gầy vàng rung nặng tím sương

lá lay hòn cõi khóc mường tượng em

HOÀ NG-MỘNG-MI
KBC 4265

ĐÊM NGỦ Ở LÂU CAO

Đêm ở đó muôn ngàn tội ác,
Ta nằm nghe đại bác vọng về
Nhà đời chinh chiến buồn ghê
Vẫn chưa biết được ngày về mai
sau

Mai sau về với hoa đeo cổ
Hay trở về nang gỗ trên tay?

Máu còn trong trái tim chai

Hay rơi xuống đất một vài giọt

khô?

Bên cạnh đó nấm mồ bạn hữu.

tấm bia mờ cỏ phủ lên trên

Lâu ngày vợ cung tình quên.

Trong tay ngoại quốc bạc tiền

xa hoa.

Đời như một canh xì nhục nhã.

Mình muốn pha người chẳng

chịu pha.

Ta về đốt cháy đời ta

Bên ly rượu đãng khóc da

không thôi.

Đạn vẫn nổ, buồng tim vang dội.

Ngủ đi em, đời tội tình gì,

Ngủ cho quên những sầu bi.

Mắt đừng mở thấy những gì xót

xa.

Bên nỗi chết ai làm mặt lá.

Đã quay lưng với vã không nhìn?

Đêm dài cho đến bình minh

Có bao nhiêu kẻ quên mình Việt

nam?

Quên máu đỏ da vàng như cát tiều

Quên nhục nhẫn nặng triều đột

vai?

Nụ cười chưa nở ban mai

Chiều hôm máu đã rơi vào trái

tím

Đêm nhìn xuống phận đời hung

hiểm.

Nay tay ta em hãy tựa vào

Cho đầy một giấc chiêm bao,

Trái tương lai ngậm ngọt ngào

giữa môi...

PHẠM NGŨ-YÊN

MỘT NỐI TUYỆT TÌNH

khi anh nhìn em
tình yêu dài như nỗi nhớ
ở nỗi nhớ nào đã cùng anh ngâm mình
trong từng ly cà phê đen trong từng
diều thuốc hút

nỗi nhớ nào đã rong chơi trong suốt

đêm cùng tận

và nỗi nhớ nào đã nuôi sống hồn anh

qua tháng ngày băng giá

để từ đó

cõi đời anh chết đuối trong bể mắt

sầu lòng em

khi anh ôm em

tình yêu đẹp như bức chân mèo hạ

mèo hạ của phượng hồng gợi nhớ

những con đường đưa chúng mình

đến nơi hò hẹn

của ve sầu réo rất gợi tình trao nhau

những phút giây ban đầu lưu luyến

để mùa hạ của ngày qua theo kỷ niệm

của tình anh

của tình em

và từ đó

cõi đời anh chết đứng trong vòng tay

ân ái em

khi anh hôn em

tình yêu êm như hơi thở mùa xuân

mùa xuân có muôn cánh chim đàn

khung trời tuổi mộng

có những đoá mai vàng gieo rắc lối

cỏ hoa

mùa xuân của một thuở vàng son xưa

đã mất

của một thời khúc hát ca dao vọng

trong hồn người

trong tâm sự anh

trong ân tình em

cũng từ đó

cõi đời anh chết ngất trong đồi mồi

tròn mộng em

VŨ-THÝ LÃNG-TƯƠNG





nước non Lèo

«Nhớ nước non xưa Lèo
Cùng tiếng ca bên đèo
Noàn khoe xiêm áo
Tiếng hát ca không ngừng...»

Bài hát trên đây ca ngợi tinh thần hiền hòa của người dân xứ Lào rất quen thuộc với các sân khấu trường học ở VN.

Tinh thần hiền hòa của người Lào như giòng Cửu Long êm đềm có lẽ giải thích được những tập tục, những tinh túy dân tộc đặc biệt của xứ Lào.

Người Việt đã nhìn dân Lào qua những nét mô tả mộc mạc như sau :

«Bò gõ mồ, chó leo thang, người có đuôi».

Mời nghe qua thì có vẻ lạ. Nhưng thực ra, chỉ giản dị là : bò xú Lào được buộc vào cổ một cái mõ bằng ống tre. Nhà người Lào là nhà sàn nên chó phải leo thang.

Và sau cùng, vì người Lào mặc sà rồng nên chồ hai vật vải giao nhau ở phia sau chẳng phải là đuôi là gì?

Việt kiều & Lào

Ở xứ Lào không biết «thiên thời» ra sao nhưng, «nhân hòa» và «địa lợi» thì nhất định là có rồi. Một nước láng giềng thuận tiện như vậy, số Việt kiều sang lập nghiệp không phải là nhỏ. Theo thống kê chính thức của Bộ Ngoại Giao VNCH ngày 11-7-1969 thì số Việt Kiều ở Lào là 38.250 người. Nhưng đây chỉ là con số những Việt kiều có đăng ký đăng hoàng ở Tòa Đại Sứ VNCH ở Lào, thấp xa nếu so với con số Việt kiều thực sự cư trú ở Lào, nhất là tại các thị trấn Vientiane, Luang Prabang, Thakhet, Pakse, Savanakhet. Thời Bảo Đại, còn «Quốc gia Việt Miền Lào liên kết» chế độ lưu thông rất

giản dị chỉ cần «giấy chu lưu» nêu số Việt kiều sang sinh sống ở Lào không bị hạn chế. Số Việt kiều này tập hợp thành xã sinh hoạt như ở quê nhà. Theo tài liệu của ông Hahn Nguyên đăng trong tạp san «Sử Địa» (1), các Việt kiều ở Lào đã đóng vai trò quan trọng trong các lãnh vực chính trị, kinh tế và giáo dục. Trong bài khảo cứu công phu này, ông Hahn Nguyên đã cho rằng nhiều chính khách Lào hiện nắm vận mệnh quốc gia này có liên hệ xa gần đến VN, hoặc gốc Việt như cựu Thủ tướng Katay Don Sasorith, Trung tướng Tư lệnh Quân đội Pathet Lào Kaysone, thiếu tướng Siho Langphothakoul (tức Nguyễn Sỹ Hồ) gốc Tây Ninh, hoặc chịu ảnh hưởng người vợ gốc Việt như ông hoàng Souphanouvong. Lãnh tụ phong trào Lào Issara là Katay D. Sasorith cũng gốc VN. Tài liệu của ông Hahn Nguyên khi đề cập đến vai trò giáo dục của người VN ở Lào đã cho biết cụ Trịnh Văn Phú là thầy dạy của nhiều nhân vật Lào hiện nay, trong số có Thủ tướng Lào Sananikone. Những người học trò Lào nên danh phận này đều là những người rất có nghĩa với thầy. Ký giả Huy Thông lẽ ra có bài phỏng vấn cụ Trịnh Văn Phú trong số báo «Đời» đặc biệt về Ai Lao này, nhưng tiếc là các đại học còn đóng cửa, việc liên lạc với «Tạp san Sử Địa» hiện đặt trụ sở ở trong khuôn viên trường Đại Học Sư Phạm bất thành, nên không hỏi thăm được địa chỉ của cụ Trịnh Văn Phú để xin phỏng vấn.

Xứ Lào chính chiến

Xứ Lào ở vào một thế kẹt, có chung biên giới với Trung Cộng, Bắc Việt, VNCH, Thái Lan, Miền Điện. Ở vào một địa thế như vậy thi «cây có muối ngừng» cũng chẳng được, vì những trận gió mùa vẫn thổi không ngừng từ Bắc Việt và theo một lời tuyên bố mới đây của ông nghị sĩ đặc nhiệm tổng trưởng ngoại giao, thì thêm cả một làn gió từ VNCH cũng thổi sang nữa.

Lào tuy nhỏ, nhưng là yếu tố bất ổn của tình hình Đông Dương, nên trong những ngày gần đây đã được thế giới biết đến hơi nhiều. Ở xứ Lào, ông thủ tướng và ông lãnh tụ Pathet Lào lại là hai anh

em, đứng ra là anh em cùng cha khác mẹ. Thủ tướng Souphana Phouma năm nay 68 tuổi đã phải cầm cự với các chồng đối của người em là Hoảng thân Souphanouvong, 58 tuổi. Báo Mỹ «US News and World Report» số ra cuối tháng 3 vừa qua đã đưa ra một «tit» đề nói lên sự kiện «huynh đệ tương ái», là «Brother vs. brother in Laos». Nhưng theo báo này, Phouma và Souphanouvong là những đối thủ thân thiện nhau (friendly adversaries). Thủ tướng Phouma đã đơn thương độc mã lèo lái chính phủ Lào suốt 10 năm qua mà không bị tranh dành. Ông được coi là một chính khách nhí (shrewd), kiên nhẫn (patient) và khôn ngoan (so-phisticated).

Ông Hoàng... anh

Souphana Phouma thuở nhỏ học ở Hà Nội. Xong trung học, ông sang Pháp học về kỹ sư và kiến trúc. Về nước, ông gia nhập ngành công binh của quân đội Pháp. Sau thế chiến thứ hai, Phouma bắt đầu xuất hiện trên chính trường. Ông đã làm Thủ Tướng ba lần. Năm 1962, trong hội nghị Genève về Lào, ông đưa ra chủ trương yết một chính phủ tam đầu chế. Trong hội nghị này, có 14 quốc gia đã công nhận nền độc lập, trung lập của Lào. Nhưng sau hiệp ước, Bắc Việt đã không chịu rút quân khỏi Ai Lao

và theo các nhà quan sát tình hình quân sự thì số quân Bắc Việt hiện đóng ở Lào khoảng 67000 người đã kiểm soát một số khu vực trên lãnh thổ Lào.

Ông Hoàng... em

Souphana Nouvong cũng giống máu qui tộc của người cha nhưng mẹ của Souphanouvong là hồn thiếp còn mẹ của Phouma là 1 công chúa Souphanouvong đã theo học tại Pháp và đậu kỹ sư. Có lẽ ông đã liên lạc lần đầu tiên với CS tại Paris. Nhưng cũng có người khác cho rằng ông chịu ảnh hưởng của bà vợ là 1 cán bộ Việt cộng. Souphanouvong thành lập lực lượng Pathet Lào vào năm 1950. Ông giữ chức Tổng trưởng Kế hoạch trong chính phủ liên hiệp 1962, nhưng đã trốn ra bưng vào năm 1963 khi chính phủ liên hiệp bị tan vỡ.

Sự nghiệp của hai ông Hoàng ruột thịt này sẽ định đoạt số phận của Ai Lao.

Nước Lào ngày nay

Với tình hình hiện nay, Lào không còn giữ vai trò một nước trung lập (buffer state) giữa khối Á châu Cộng Sản và khối Á châu tự do. Các cuộc xung đột hiện nay ở Lào đã được mệnh danh là cuộc «chiến tranh đặc biệt». Nhưng đối với tất cả các phe lâm chiến, nước Lào được coi như một hành lang (corridor) hơn là một Quốc gia. Về phía Trung Cộng muốn chiếm đóng phía Bắc thủ đô Luang Prabang để làm hành lang xuất cảng các cuộc chiến tranh giải phóng (a corridor for exporting «Wars of liberation») sang Thái Lan, Miền Điện và Ấn Độ.

Bắc Việt cũng muốn sử dụng nước Lào như hành lang xâm nhập VNCH. Về phía Hoaky, mặc dù bị kẹt bởi chính sách cô lập hóa (isolationism) nhưng cũng có khuynh hướng ủng hộ VNCH tham dự vào cuộc chiến đấu chống Cộng Sản tại Lào. Ngoài ra, Hoaky cũng huấn luyện người và cung cấp vũ khí cho lực lượng người Mèo hiện hoạt động tại vùng núi ở phía Nam cánh đồng Chum. Với tình trạng hiện nay của quân đội Lào, với số trang bị yếu kém và quân số không đáng kể thừa hổng của quân đội Pháp trước kia nếu muốn ngăn chặn các cuộc xâm nhập của khối Cộng Sản và muốn nhất định ăn thua về mặt quân sự (the military assessment) nhất là HK lại đang bị mắc kẹt bởi còng luân, nếu VNCH có gửi quân sang tham chiến ở Lào cũng là điều dễ hiểu.

Nước Lào sẽ đi về đâu ?

Trong những ngày gần đây, người ta ghi nhận hai sự kiện quan trọng. Về phía Cộng Sản, trong bản tuyên bố chung của cái gọi là

(xem tiếp trang 47)

KHINGƯỜI ĐIỀN,, TRÀ THU

(ĐỜI dù «chó má» đến mười mươi,
THƠ ĐIỀN (...thú thiệt) làm tươi «sự» đời !)

Không ai thiệt thòi bằng «NGƯỜI ĐIỀN». Cho nên dầu «mắt trí» đến đâu, họ cũng phản ứng :

TRÀ THÙ một cách... ôn hòa, bằng những bài thơ CÌ CUC (hoặc KÌ KUK, chó không KỲ CUC) đặc đáo, mà bạn sẽ gặp trong :

THƠ ĐIỀN (...Thú thiệt)

- do THÁI BÌNH ĐIỀN QUẤC xin tạm giữ bản quyền
- do các bác sĩ tại DƯƠNG TRÍ VIỆN BIÊN HÒA thực hiện
- do KÌ GOB JÓ CÌ... xuất bản
- do ông MINH HIỀN Nguyễn Việt Hùng (166/1/10B Lý Thái Tổ) tổng phát hành

Nhứt Định giá 200\$
(nhưng sự thật nó vốn là... Vô Giá)





truyện dài

NGUYỄN THỦY LONG

RUỒI XANH

PHẦN MỘT

Chị Sáu lại được dịp nói xấu cô chủ nhỏ, chị ta nói xấu đủ điều, chị bối móc đầu óc chị nói xấu cho đã miệng. Trung sĩ Ngon ngồi cười khì khì :

— Chị cứ giới thiệu cho tôi đi, chuyện đâu có đó.

Chị Sáu lo lắng :

— Trung sĩ nên coi chừng thằng cha nó, thằng cha nó mà thấy chú bê bối với con gái nó chú có chạy lên trời.

Ngon tự tin :

— Không sao, chị cứ giúp tôi lúc đầu...

Chị Sáu sẵn sàng :

— Bây giờ tôi phải làm gì ?

Ngon lấy trong túi ra lọ nước hoa Intimate :

— Chị làm ơn tặng lọ nước hoa này cho tôi, chị nói là của một người hâm mộ cô Thoa tặng.

Chị Sáu lắc đầu :

— Đầu có dẽ.

— Chị cứ nói là chiều nay tôi sẽ gặp cô sau.

Chị Sáu vẫn lắc đầu :

— Chị cố giúp tôi, tôi sẽ không quên ơn chị đâu.

Chị Sáu ra khỏi quán, chị ra chợ mua mấy món đồ lặt vặt, về qua nhà thằng Tưng rồi trở về nhà chủ ngay. Cô công chúa vươn sau khi ăn uống no nê nằm trên ghê xích đu coi báo.

Chị Sáu ngồi xuống bên cạnh, chị lau mồ hôi, chị lấy trong túi áo ra một lọ nước hoa trao cho Thoa:

— Thưa cô có một người hâm mộ cô, nhờ tôi tặng cô lọ nước hoa này.

Thoa nhìn lọ nước hoa nàng quay sang hỏi chị Sáu :

— Người hâm mộ tôi, mà ai vậy ?

— Trung sĩ Ngon.

Thoa nghe thấy nói trung sĩ, nàng coi thường, nàng cười :

— Trung sĩ Ngon, thằng cha nào vậy, tôi đâu có biết nó.

Chị Sáu giả vờ :

— Trung sĩ Ngon mà cô cũng không biết sao, anh chàng trung sĩ thông dịch viên của đoàn cõi ván Mỹ, đại úy quận trưởng cũng phải nể nua lận.

Thoa bối rối thường :

— À à, tôi có nghe nói đến anh ta...

Chị Sáu thấy cô chủ nhỏ của mình bắt đầu muốn nghe chuyện, chị được trớn :

— Trung sĩ Ngon tôi nghe nói anh ta cũng là một người khá lầm, anh ta là con nhà giàu có ở Saigon, một cây ăn chơi đó cô.

Thoa ngồi dậy, chăm chú nghe chuyện của chị Sáu hơn :

— Chả vậy mà chịu đi lính tận dưới quận này sao ?

— Đi lính cũng có năm bảy hạng đi lính chó, chả đi lính lại là thông dịch viên ở đoàn cõi ván Mỹ tôi thấy còn hơn đi lính khác...

— Tôi cũng nghĩ thế.

Chị Sáu nhìn Thoa cười :

— Không hiểu tại sao anh chàng có vẻ khoái cô, ảnh cứ nhờ tôi giới thiệu cô hoài nhưng tôi ngán quá, tôi sợ cô hiểu lầm tôi thì mệt cho tôi.

— Có gì mà hiểu lầm.

Chị Sáu bối rối một câu :

— Cô thuộc về cảnh vàng lá ngọc.

Thoa nghe nói đến anh chàng trung sĩ hào hoa đó, nàng có vẻ chịu nước, nàng tỏ ra nhún nhường :

— Ai không hiểu tôi thì tưởng khó khăn lắm, chứ thiệt ra tôi cũng là một người bình dân lắm.

— Dạ, tôi hiểu chứ, bởi vậy tôi mới dám giới thiệu.

Chị Sáu không tiếc lời tán tụng anh chàng trung sĩ :

— Tôi nghe nói anh ta ở Sài Gòn là một người ăn chơi có tiếng, đòn hay, hát giỏi nhảy nhót một cây, từ ngày đi lính đến giờ anh ta tu rỗi, anh ta nghỉ đến chuyện xây dựng. Con người vừa hào hoa vừa đẹp trai, tôi biết cô mà gặp anh ta cô ưng liền.

Thoa chớp chớp mắt nàng thấy nao nao trong lòng, tâm hồn nàng rào rạt, nhưng nàng cũng cứ làm ra vẻ e thẹn :

— Chị này nói kỳ không, ba má tôi mà biết thì mệt đó.

— Ông bà đại úy làm sao biết được, nếu cô không nói. Tôi nghĩ rằng cô ở nơi quê mùa này, cô cũng cần có một người bạn đồng chí hướng, hợp với nhơn cách cô, cô giao thiệp trên văn đề tình bạn thuần túy thì có gì mà lo sợ. Đáng lý ra người như cô là phải ở những nơi thành thị ông bà đại úy lo làm ăn nên không nghĩ đến tương lai của cô.

Thoa không ngờ hôm nay chị Sáu lại nói được những lời tiến bộ đến như vậy. Nàng tâm sự :

— Ba má tôi đâu biết đến nỗi buồn của tôi, ông bà tưởng rằng cứ cho tôi ăn ngon mặc đẹp là đủ.

— Dạ, cô cũng chẳng nên trách ông bà đại úy, công chuyện của ông bà đãng dăng đê đê.

Thoa tỏ ra chán nản, nàng thở dài :

— Nhiều khi tôi buồn quá chị ơi.

— Dạ tôi hiểu tâm sự cô, tôi coi sóc cô từ nhỏ mà.

Thoa mơ mộng nhìn ra bóng cây trống cá chép chới ngoài song cửa, chị Sáu ra mở chiếc quạt máy :

— Tôi nghe anh tài xế nói cô lái xe hơi phải không ?

— Tại buồn quá không biết làm gì nên tôi tập lái xe, và lại ba tôi sắp mua xe hơi mà, tôi tập lái xe bây giờ đến khi nào có xe Huê Kỳ tôi đã biết lái rồi.

— Buổi chiều mát cô tập lái xe phải không ?

Thoa gật đầu, Chị Sáu tiếp :

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

midol

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Có bán tại các nhà thuốc Tây

Pub. TÂN TRÍ

— Trung sĩ Ngon nói nhà trung sĩ trên Sài Gòn cũng có xe Huê Kỳ, cô có thể cho phép trung sĩ Ngon dậy cô lái xe được không?

Thoa càng hồi hộp, nhưng nàng vẫn e thẹn :

— Kỳ quá, tôi đâu biết anh ta bao giờ...

— Tôi sẽ giới thiệu cô.

— Có kỳ không?

— Sao lại kỳ, « mình » là người tiền bối, chuyện ấy là chuyện thường, có điều gì đáng phàn nán đâu.

Một người con trai hào hoa phong nhã, thật tình Thoa không thể nghĩ được lại có mặt trong cái quận hẻo lánh này. Từ trước đến nay nàng vẫn thường coi thường những người thanh niên ở quận này, bây giờ nàng nghe chị Sáu nói đến Ngon, một thanh niên hào hoa phong nhã chính hiệu ở Sài Gòn về đây, nàng không khỏi rộn ràng, nàng nao nức như một con mèo cái tới kỳ động dục, nàng nghĩ đến chàng, đến người thanh niên nàng chưa hề biết mặt. Nhưng nàng vẫn làm bộ e lệ :

— Được, tôi sẽ gặp anh ta...

Mắt chị Sáu sáng lên :

— Cô băng lòng nhé, bây giờ tôi đi gặp anh ta.

— Nhớ đừng đê ba tôi biết nghe.

— Không đâu nhưng tôi nghĩ đại úy có biết thì cũng không hại gì, bởi vì đại úy cũng cần nhờ và đến ảnh nhiều.

— Ba tôi mà nhớ và gi.

— Cô suốt ngày ở trong phòng cô đâu có biết, thí dụ như những việc nhò và đến bên phía cổ ván Mỹ, đại úy phải nhò và đến anh ta chờ.

— Thị anh ta làm thông ngôn chờ gì.

Chị Sáu làm ra vẻ mặt bí mật :

— Đầu phải chỉ có chuyện ấy, còn nhiều chuyện khác nữa kia, đoàn cổ ván Mỹ ở đây là đê theo dõi đại úy quận trưởng, mà chúng nó đâu có biết tiếng Việt, chúng nó tin vào người thông dịch viên. Mà theo tôi biết thì anh chàng Ngon này báo cáo toàn những điều tốt cho đại úy quận trưởng, cô đâu có biết thỉnh thoảng đại úy quận trưởng lại phải mời trung sĩ Ngon tới chơi...

Thoa ngạc nhiên :

— Có chuyện đó thiệt sao?

— Cô ở trong nhà suốt ngày cô đâu có biết gì.

— Thiệt tôi không biết gì thiệt.

Chị Sáu đứng dậy :

— Thôi tôi đi nghe cô.

Chị Sáu ngoe nguầy đi ra khỏi phòng, còn lại một mình Thoa trong căn phòng rộng thênh thang, từ lúc nghe chị Sáu nói chuyện về người thanh niên tên Ngon nào đó, Thoa tưởng tượng đến

chàng hoài. Nàng thấy vui vui. Thoa cầm một nhạc lên, nàng làm nhầm hát, nhưng nàng hầu không còn làm được gì, nàng cứ nghĩ đến chàng hoài, mặc dầu nàng chưa biết mặt mũi chàng ra sao. Thoa bỏ bản nhạc lên ngực mình, nàng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngày tháng ở đây là buồn bã. Ngày nào cũng như ngày nào.

Thoa mệt mỏi ngồi dậy, nàng buồn ngủ, nhưng không thể nào ngủ được. Nàng buồn bã vì không biết làm việc gì cho hết ngày, nàng đọc mãi sao báo cũng chán. Nàng nghĩ đến Saigon xa xôi nơi đó thật không thiếu thứ gì, bước ra khỏi nhà là đủ thứ giải trí. Từ khi sinh ra đời đến nay mới được thấy Saigon có mấy lần, những nàng đi Saigon toàn là đi với mẹ nàng, bà không biết những nơi giải trí, cùng lăm bà chỉ cho Thoa coi hát.

Thoa bỗng nảy ra ý nghĩ đi Saigon, nàng xin phép bố mẹ nàng đi Saigon chơi một chút chán là vui lắm. Nhưng Thoa lại nghĩ là thẩn : Mình đi Saigon biết ở đâu, trên ấy giá đinh nàng không có họ hàng bà con gì hết. Cuối cùng Thoa gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, mình chỉ nghĩ thẩn.

Thoa vào buồng tắm, nàng xối nước ào ào nàng thấy người mình đê chịu hơn. Nàng nhìn thấy thân thể nàng phản chiếu trong gương, nàng nhắm mắt lại, những ý nghĩ đen tối lại hiện ra trong đầu nàng...

Thoa ra khỏi buồng tắm, nàng thẩn thờ trước gương, nàng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình phản chiếu trong gương, đôi mắt nàng không thể nào che dấu sự mệt mỏi, đôi mắt hum húp, và như một kẻ buồn ngủ. Thoa nhìn ra ngoài trời, có lẽ trời chưa về chiều, nàng gay gắt, không khí ngọt ngạt đến khó chịu.

Thoa chợt nhớ ra một phương pháp thoa bóp da mặt trong những khi mệt mỏi, mà nàng đã đọc được trong một tờ tuần báo phụ nữ, nàng áp dụng phương pháp ấy, thoa nắn đều trên da mặt bằng hai bàn tay, nàng thấy đầu mình đỡ nặng, dễ chịu hơn một chút. Thoa trở ra giường nằm lười biếng, nàng suy nghĩ vẫn vơ, giờ húi mắt, nàng thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

Khi Thoa choáng tỉnh dậy trời đã về chiều, nàng nhìn thấy chị Sáu đến đứng bên cạnh từ hồi nào, chị Sáu tươi cười :

— Tôi thấy cô ngủ say quá nên không đánh thức cô dậy.

Thoa ngồi dậy, nàng nhìn cái đồng hồ trên chiếc bàn đầu giường :

— Năm giờ chiều rồi cơ à?

— Dạ năm giờ rồi, trung sĩ Ngon có hẹn gặp cô ngoài bờ sông.

— May giờ?

Năm rưỡi, trung sĩ Ngon có lái chiếc jeep của đoàn cổ ván đi, cô có thể tập xe của trung sĩ Ngon cho tiện.

— Còn xe của quận thì sao?

— Cố cứ đi xe của quận ra chỗ hẹn, rồi cho anh tài xế đi chơi.

Thoa sai chị Sáu vào buồng tắm lấy cái khăn rót cho nàng, nàng ngồi trước bàn phấn, nàng ngủ được một giấc thấy người cũng đỡ mệt mỏi. Không hiểu tại sao, trong buổi chiều nay Thoa thấy không khí ở quận này tú túng quá, nàng luôn luôn nghĩ đến một vùng trời nào khác, nơi đó nàng được tự do hơn. Nơi nàng có thể mặc những bộ quần áo đẹp nhất, hợp thời trang nhất mà nàng vẫn cảm thấy còn thua kém nhiều người. Nơi đó chỉ có Sài Gòn. Nàng nghĩ thật nhiều về Sài Gòn.

Thoa trang điểm thật kỹ lưỡng, có lẽ còn kỹ lưỡng hơn những buổi chiều khác. Nàng bận chiếc quần din ôm sát người, chiếc áo montagut màu hồng. Nàng cột tóc bằng chiếc khăn voan kim tuyến.

Chị Sáu đứng cạnh suýt soa khen ngợi :

— Hôm nay tôi thấy cô ăn mặc đẹp hơn mọi hôm.

Thoa đứng ngắm nghĩa trước gương :

— Thiệt sao chị?

— Tôi nói nịnh cô làm chi, thiệt đó, cô ăn mặc gọn ghẽ như vậy coi trẻ, nói thiệt có hôm tôi thấy cô ăn mặc giống các bà quái, mắt vể ngay thơ thiếu nữ đi.

Thoa cười trong gương :

— Chị nhận xét tôi hơi kỹ đó nhé.

Đâu có phải mình tôi, mà bao nhiêu người nói, cả trung sĩ Ngon nữa.

Thoa chợt thấy hồi hộp khi nhắc đến tên Ngon. Nàng néo mắt hỏi chị Sáu :

— Tôi có gặp anh Ngon hồi nào đâu, Chị Sáu cười :

Tôi nói thiệt, ở quận này người ta biết đến cô là ái nữ của đại úy quận trưởng chứ cô đâu có biết đến ai.

Chị Sáu cười chúc chím, ghé gần vào tai Thoa nói nhỏ hơn một chút :

— Cô đâu có biết người ta đê ý cô, người ta theo dõi cô từng bước đi.

Thoa thừa biết chị Sáu nói ai, nàng thấy lòng mình xôn xao rung động, nhưng nàng vẫn vờ hỏi : nàng muốn chị Sáu nói rõ hơn :

— Chị chỉ nói bậy, ai mà đê ý đến tôi.

— Cô nói thế chớ thiếu gì người đê ý đến cô nhưng cô không thèm biết tới đó chớ cô có biết tại sao không, tại cô ở ngôi cao sang quyền quý đó,

— Nhưng người đó là ai, chị nói rõ ra xem nào?

Chị Sáu vẫn cười chúc chím :

— Còn ai nữa, trung sĩ Ngon chớ còn ai.

Thoa đáp một cái vào lưng chị Sáu :

— Chị cứ nói giỡn hoài.

Chị Sáu cười khinh khích, tiếng cười thiệt đì thoa. Thoa lại chợt buồn buồn khi nghĩ đến cấp bậc của trung sĩ Ngon, tại sao chàng không là sĩ quan, chàng lại chịu làm một gã trung sĩ quèn. Thoa nghĩ, chàng làm thông dịch viên, ít ra chàng phải có bằng cấp nọ, bằng cấp kia. Thoa không dẫu được tò mò :

(CÒN NỮA)

**THUỐC ĐIỀU KINH
GYNOPAUSE**
VIỆN BÀO-CHẾ: ODILIA PARIS
(DO HADZER BÀO-CHẾ TẠI V.N.)

Triệu chứng: **THÁY KINH CHẬM.**
KINH NGUYỆT ÍT.
TUỔI HỒI XUÂN VÀ DẬY THÌ.
KINH NGUYỆT KHÔNG ĐÊU.
ĐAU LÚC KINH KỲ

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

DAK-SEANG

GỐI MƠI

LƯNG ĐỒI...



□ Bút ký chiến tranh của ĐÀO VŨ ANH HÙNG

Tôi ngồi trên sàn phi cơ, dựa lưng vào thành sát nơi cánh gà đã được gỡ ra cho tiện việc chất xếp những thùng đạn, thùng lương khô, những ống đại bác chứa nước uống và tiện cho lính tráng lên xuống mỗi phi vụ đồ quân tiếp tế.

Vành mũ kéo xụp xuống che nắng chói, tôi khoanh tay ruồi dài đòi chàm lưỡi biếng, lơ mơ buồn ngủ dưới mặt trời trưa đốt cháy thịt da người. Hơi nóng ngọt ngạt từ trên phà xuống, từ đất tỏa lên nung nấu khiến tôi khó thở. Da mặt bừng bừng, mồ hôi ướt đầm đìa lưng chiếc áo bay. Những dòng mồ hôi nhợt nhạt luồn bò trên da thịt, thân thể tôi nhợp nháp bức bộ thật hết sức khó chịu. Cơn nắng quái gở như muốn thiêu đốt tôi tan chảy và bốc hơi. Mồ hôi trong hốc mắt đã đang bốc hơi làm mờ đôi mắt, kính râm đeo nặng hai gò má tôi bỗng rát vì cháy nắng.

Mệt và buồn ngủ ghê gớm nhưng ngồi cong lưng như thế giữa cái lô lửa thiêu nhiệt hừng hực, tôi không tài nào ngủ được. Tôi chỉ lơ mơ ngây ngất như người lèn cơn

sốt. Cũng có những khoảng thời gian tôi trở về chừng đã nhấm được mắt và ngủ say. Nhưng tiếng đại bác và tiếng trực thăng quấy rầy tôi từng chập. Đại bác từ một đơn vị pháo binh đặt bên phi trường Phương Hoàng Dakto bắn yểm trợ các tiền đồn elhung quanh, nô gân như sát bên tai khiến tôi giật bần minh. Trực thăng ầm ĩ lén xuống nhộn nhịp — cuốn tung cát bụi đỏ hồng, rác giấy bay mù mịt làm tôi ngồi nghỉ không yên. Tôi phải vội vàng bật dậy, kéo cao cổ áo, nép mình ẩn trong phòng lái tránh cơn giông bụi cát phủ phảng như hàng trăm mũi kim buốt rát bắn vào mặt mũi thon thê tôi tội tấp... Cho đến khi những chiếc trực thăng đã bay xa, chỉ còn tiếng động cơ và cánh quạt chém gió ròn tan vẳng lại; bụi mù lăng xuống, cơn giông bụi cát tan đi, những viên sạn hót va vào thân tàu lạo xao như mưa đá, tôi mới lom khom phả roi đất cát trên bộ đồ bay, buông roi một tiếng chửi thề trống không v่าย đó rồi tiếp tục ngồi vào nơi cũ tìm lại giấc ngủ đang dở.

Đoan trực thăng HU-1H của chúng tôi từ biệt đội Pleiku lèn đây, nỗi duối nằm dài trên bãi cỏ rộng giữa phi đạo L.19 Tân Cảnh song song với con đường khấp khênh bụi mìn từ Tân Cảnh dẫn đến Dakto, Ban Het. Máy bay tập trung ở đó, cánh quạt xoay ngang, sẵn sàng mở máy thi hành phi vụ khi được lệnh và cũng sẵn sàng bốc mình trốn chạy những viên đạn súng cối do địch quân pháo kích giữa ban ngày. Bei một lần nêu kinh nghiệm đề phòng. Đầu trong bãi cỏ, lầy nền xanh của cỏ nguy trang. Cánh quạt không được buộc để sẵn sàng quay máy. VC pháo kích từ những ngọn đồi xa, từ những cánh rừng già hiểm hóc chung quanh quán lý. Chúng lẩn mò mang súng đến đặt tại một nơi nào đó kín đáo trên núi và bắt thần pháo ồ ạt từng loạt xuống phi trường Tân Cảnh ở bên này, phi trường Phụng Hoàng ở bên kia. Những trận pháo kích như thế thường xảy ra chợp nhoáng và chưa làm chết ai. Nhưng cũng dọa dám những chiếc trực thăng đang đậu yên lành bằng rùng rùng nô mây

hay rời nơi bị pháo kích như một đàn ruồi đang bu quanh bãi rác đồng tàn loạn bay lèn khi bước chân người đi đến.

Từ ngày mở đầu trận công hãm tiền đồn Dak - Seang bằng chiến thuật biển người tàn khốc của Việt Cộng, trực thăng yểm trợ chiến trường lắp nắp bay đến Tân Cảnh mỗi ngày. Của Mỹ đủ loại và HU-1H của Phi đoàn 2/5 tăng phái. Chúng tôi tham dự trực tiếp vào cuộc hành quân ngay từ ngày thứ nhất của Dak - Seang máu lửa, thi hành những phi vụ đồ quân và tiếp tế giải vây cho Dak - Seang hôm nào cũng từ mờ sương sớm đến khi rạng chiều hắc hối dần sau giải non cao trùng diệp phía tây.

Những buổi sớm mai sương núi tỏa mờ, mây ấp úp núi non bốn phía, mây còn ngái ngủ trong những lòng thung lũng và mặt trời mơi chỉ ửng lên một vòm hồng ở phương đông chúng tôi đã hợp đoàn bay đến Tân Cảnh bat đầu một ngày thêm nối quãng đài phi công tung bồng cánh bảng.

Tôi thích được bay đến đây thật sớm. Để tôi có những phút giây buông hẵng tâm hồn bay theo ngọn gió. Gió lạnh cao nguyên sát se run rẩy đâm cổ may sương bạc mai đầu, thanh thản quên đi bao oán nhoc nhẫn, khuây người hết thảy số bồ phiền lụy trong đời sống lùn than mà ngất ngây túy túy với cảnh đẹp trong trời đất...

Sóng núi dàn tan. Nương dãy và những mái nhà sàn trong các buôn thượng xa tảo rõ dưới ánh bình minh đang vươn vai trỗi dậy. Máy giang hồ chần chờ quyền luyến già từ núi non cho ghé nhờ giấc ngủ qua đêm, bốc mình lững thùng bay đi phiêu lảng.

Rừng núi xanh. Cây cỏ căng nhựa sống. Sức sống xanh mát đỗ trán lèn lảng khép miền cao nguyên núi cả trùng trùng, thung lũng dài ngút mắt mà ta phải đứng cao trên đỉnh đồi Tân Cảnh xa nhìn mới thấy nỗi rung động say mê kỳ tuyệt. Cảnh như tranh thủy mặc Trung Hoa vẽ trên lụa quý. Núi cao sừng sững như hùng khí trượng phu, thung lũng bao la chưa đầy mộng lớn. Vùng hõm gieo rác ánh sáng vàng lung linh cảnh vật. Tôi nghe dòng máu

luân lưu hào sảng, trỗi như minh là người Tứ An đứng trên Đằng-vương. Các cảm hứng trước cảnh thiên nhiên hùng vỹ, ngâm sang sảng bài từ vừa xuất thần trước tác: Địa thế cực nhí nhảm thảm. Thiên trụ cao nhí bắc thần viễn... Tôi muôn thành gã tiêu phu mỗi sáng vung rìu đốn ngã hàng tràm đại thụ rồi cười ha ha. Tôi muốn làm mục tử ngắt nghêu lung trâu, đủng đỉnh gỗ sừng hát vang trời đất. Vách đá cheo leo, sườn non thoai thoả, cây cao chớm chở giữa chừng. Ta phải tưởng tượng ra đó là những cội tùng cội bách niên kỷ ngàn năm và mái ngói trên kia phai là một mái chùa trải bao tuế nguyệt rêu phong cổ kính. Nơi đó, dưới gốc tùng xòe tán, trên phiến đá mòn, sẽ có chiều chiểu một đôi bạn già ân dật nhàn hạ thu tiếp nhau những ván cờ với nấm ba nậm rượu bồ đào lăng quên thế sự...

Đời phi công lảng du đây đó quá nhiều, tôi hầu như thuộc nằm lòng đường bay mạng nhện trên vùng chiến thuật mà không cần đèn bản đồ không hành trình giúp.

Miền quê hương của ta, ta phải biết rõ ràng, ta phải thông thuộc hơn ai hết. Để và biết cho nhiều để hiểu tại sao ta phải thương yêu, ta phải cầm súng góp phần giữ gìn đất nước. Tôi muốn ai ai cũng phải đi nhiều, phải lặn lội nhiều, vào xâu chốn thẳm sơn cùng cốc, tận đến từng làng từng xóm xa xôi, từng nơi thôn ở quạnh hiu,

để nhìn cho tường bộ mặt quê hương, để thấu cho rõ nỗi chiến tranh thảm khốc mà nuôi lòng yêu dấu quê nhà, đau sot với số phận hẩm hiu dân ta phải chịu.

Quê hương ta quá nhiều cảnh đẹp. Nơi đâu trên mảnh giang sơn này cũng nhiều cảnh đẹp. Dù rằng cảnh đẹp là thôn xóm cháy bùng bùng trong đêm, ruộng đồng rộ nở hoa bom nhiều như đậu vải. Cảnh đẹp trong cả điều tàn. Cảnh đẹp và sự sống ở ngay trên miền đất chết...

Ruộng phi nhiêu Đồng Tháp Hậu giang, cỏ xanh mọc tràn bờ. Nước phèn phản chiếu mặt trời, sáng bạc như gương. Lèn lảng phủ trên đồng ruộng xa mù tấp. Trên cao nhìn xuống, hoa bom nở khít khao lấp lấp. Loài hoa quái dị vàng tươi mầu đất trông như ngàn triều vanh mép hỏa sơn rõ hoa trên mặt

nguyệt. Có nững hố bom tròn vanh vạnh, ngập nước trong veo mà khi bay xuống thấp, tôi thấy rõ lập lò dưới đáy đám rong xanh biếc, nhón nhơ cà lội. Đôi khi trên những mặt hồ tí hon đẹp đẽ ấy, nổi vài bông hoa súng, hoa béo sê sàng lay động theo làn gió hây hây đồng nội. Hoa súng trắng, hoa béo tím nhạt. Đôi màu bình dị hiền lành, thanh thoát như hoa bích ngọc, như nụ kim cương nở trên vết thương lở lói thịt da đất nước đã giúp tôi tạm xoa nhoà nỗi ám ảnh in xâu tâm thức. Đó là ám ảnh không rời, đeo đuổi tôi từ lần trông thấy nơi tiền đồn biên giới Sóc Con Trèng. Những hố bom đựng vũng máu người, thịt xương tan nát, gan ruột bầy nhầy, vung vãi đầy khu rừng cháy. Tôi thật đã tạm quên cái hình ảnh kinh tởm đó. Để nhường cho nỗi miên man, thứ vị ngán nhìn những hố bom ngập nước trong veo mà đưa đất tâm hồn về cõi thời thơ ấu, tưởng tượng ra một chốn thủy cung thần thoại trong đó có lâu đài vườn tược vò cùng kỳ ảo và bầy nữ thủy thần mình người đuôi cá, nhan sắc như tiên.

Tôi thật kỳ khôi. Cái gì cũng dễ dàng làm cho xúc động. Bay đồ bộ vào một khu đồn điền vừa mới tan hoang vì lửa đạn chiều hôm trước; sáng hôm sau chuyền quân vào. Tôi còn thấy tro tàn âm ỉ khói. Mái nhà xập nát. Gạch ngói ngỗng ngang. Cây tươi gầy gò. Cảnh điêu tàn khiến tôi thương tiếc ngậm ngùi. Chiếc xe mây trẻ con với món đồ chơi bằng nhựa buộc nơ tay vịn, nằm ngơ ngác giữa vuông sân rộng. Một chiếc dép nhật quai vàng vứt chổng chơ gần đấy. Trời oi đưa bé nay đâu? Bàn chân nào bỏ rơi chiếc dép?... Tôi muốn tra nước mắt. Nước mắt nào cho dù mỗi ngày nhỏ xuống một phần đất quê hương tang tóc. Nhưng rồi tôi chợt ngỡ ngàng. Bởi vì tôi vừa trông thấy bên cạnh những đỗ nát hoang tàn ấy, hiện ra một sự sống nồng nàn, một vẻ đẹp ung dung nỗi bật. Sự sống và vẻ đẹp ấy, hiền từ mà ngạo nghễ, cảm nín mà kích động. Trong tôi sững sờ nỗi dậy 1 nguồn thú vị. Đó chỉ là 1 khóm hoa trạng nguyên. Khóm trạng nguyên

được trồng nơi góc hang đậu đỗ, Cảnh bên chết chóc và điêu tàn, khóm hoa trạng nguyên lá vẫn xanh phơi phới, hoa vẫn đỏ chói chang. Màu xanh địa đàng, màu đỏ tham tươi rực rỡ trước gió, thìn nhiên chẳng chút quan hoài đến cảnh chiến tranh đỗ vỡ.

Màu đỏ của khóm hoa trạng nguyên cũng như cụm hồng trong ngôi làng chài lưới phía nam thị xã Sông Cầu ngày nay đã gây cho tôi bao nhiêu cảm xúc. Ngôi làng nhỏ bé nằm e ấp giữa rừng dừa xanh bên bờ biển rộng đã thành hoang phế tự hồi nay không biết. Máy con thuyền phủ phục chết khô trên cát. Cỏ dại đục thủng lồng thuyền mọc vươn lên. Những mái tranh rách rưới có cái xập nghiêng một đầu hòn xát đất vi thân cột mỗi mòn chổn đỗ đã dứt hơi gãy gục. Không một bóng người. Chỉ có những con dã tràng sun soe thảm thụt chạy lăng quăng trên bờ cát. Chỉ có một cụm hồng nở bung nhiều đóa mơn mởn tưới cười Giữa nơi đất chết vẫn còn nảy nở, vươn cao mạch sống nồng nàn, phô bày vẻ đẹp kiêu kỳ sung mãn khiến tôi ngây ngất, ngất ngây pha lẩn bùi ngùi. Ôi tích nhân hà xứ? Ngôi làng chài lưới nghèo nàn bao giờ mới được túi mừng đón kẻ hồi cư xây dựng lại và tiếp tục nếp sinh hoạt cũ. Những con thuyền sẽ được hồi sinh, buổi sớm mai hồng trời quang gió tạnh sẽ cùng nhau rẽ sóng ra khỏi đánh cá...

(bỗn trống 5 dòng)

Nắng gay gắt nung bỏng mặt đường. Sóng nhiệt bốc lên từ đống thùng dầu hắc ngồn ngang chất dài bên kia con lộ, nhập nhòa uốn éo. Mùi mồ hôi, mùi thịt da cháy nắng mùi cỏ khô ngai ngái xông đầy khứa giác. Tôi khó chịu đến ngọt ngạt. Thật khổ cho những giờ phút lâu dài ngồi mỏi lồng dưới trời nắng chang chang chờ đợi. Đi bay cũng mệt nhưng còn những phút lặng lặng bay bồng trên cõi trời cao gió lồng ngó xuống cuộc đời, thành thoi nhìn ngắm giang sơn cẩm tú hơn là bó gối ngồi đây bứt rứt như tôi đang ngất ngư say nắng đợi chờ phi vụ và vẫn vơ suy nghĩ.

Đám cháy rừng dai dẳng phía biên giới tây Ban Hét vẫn còn

ngùn ngụt khói nâu. Cụm khói không lồ cao ngất trời mây do B 52 thả bom hối sáng như khói từ lửa đốt trên phong-hoa-dài của nước chư hầu nào đó cầu cứu lân bang diêm binh đến giúp.

Một chiếc camion Mỹ phóng điện dài từ phi trường Dakto đến, ngưng đột ngọt giữa con lộ. Bụi đỏ mù mịt đuổi theo chiếc xe quái vật đang đẽ máy gầm gừ. Gã Mỹ đèn tài xế ở trần, mặc chiếc áo giáp bắn thiêu, đầu đội nón sát bọc vải nguy trang sờn rách. Gã mở cửa xe, nước da đen nhẽ nhai mồ hôi, bóng như thoa mỡ.

— Tại Mỹ đèn trông kinh hô mẹ.

Tôi nhéch cười với người hạ sĩ quan cơ khí. Lũ trẻ bên kia đường chạy túa ra vây lấy gã Mỹ đèn. Vài đứa leo tót lên xe xục xạo.

— È! Mít tơ du... Cảm hia... Phắc phác!!!



Tôi phì cười khi nghe tiếng một đứa trẻ gọi tên Mỹ đèn. Chung, người cơ khí viên cũng cười.

— Vậy mà nó hiểu đó Trung úy. Tui tui còn thua xa con nít, nói chuyện với Mỹ mồi gãy cả tay mà nó vẫn « oát oát »!

— Đem câu tiếng Meko thẳng nhỏ vừa nói mà dịch ra tiếng Nòm là « È ông anh... lại đây... Cum cum !... » các cụ nghe các cụ phải khóc thét lên, phục lăn lũ cháu.

Chung chép miệng buồn bã :

— Nit nhỏ bảy lớn mà làm ma cô, làm đĩ...

Tôi bật nụ cười, đàm chiêu nhìn những đứa nhỏ ăn mặc lam lũ bần thỉu đang tiu tit kéo thẳng Mỹ đèn, lòng bồng đau đớn lên. Phải, tui nó còn nhỏ quá. Mới chừng mười một mươi hai tuổi đầu đã thành ma cô đặt mối cho những đứa con gái cũng chẳng lớn hơn chúng bao nhiêu.

Tôi lại ngậm ngùi. Chiến tranh nêu thế đó. Những mái tóc trẻ thơ trai gái kia tội nghiệp ngàn bao. Tôi nhớ lại thời gian bay hành quân với 1 Tiểu đoàn không kỵ HK Ở Biên hòa. Buổi trưa standby trên đám ruộng khô vàng Tân An, Bến Lức... Gái điếm từ trong xóm, trong

hai cặp chị em ? Đứa em mời gọi những tên lính ngoại quốc làm tình với chị nó. Ôi những em nhỏ đáng thương. Chúng có mặt ở đây từ khi chiếc trực thăng Mỹ đầu tiên đáp xuống phi trường. Chúng tụ họp bên kia con lộ, bẻ lá cây làm nệm cho những chiếc giường lộ thiên khuất sau các thùng dầu hắc và trong bãi cỏ tranh phía bên kia nghĩa địa còn những nấm mồ mới đắp trên phủ quốc kỳ. Mụ đầu nâu lái chiếc Honda đàn bà có một túi nilon thuốc lá Mỹ và kẹo Chewing Gum trong giỏ sắt chỉ huy lữ nhỏ. Buổi trưa, khi đoàn phi cơ về bãi đậu nghỉ ngoi, là lúc sinh hoạt nhộn nhịp của bọn chúng với những tên lính Mỹ thèm khát đàn bà. Chiến tranh ở ngay bên cạnh. Những ngôi mộ linh, những xác chết, thương binh chân què tay gãy ở ngay bên cạnh nhưng lũ trẻ thờ ơ. Chúng chỉ cần biết đến thùng đồ hộp và đòn xanh đòn đỏ.

— Tại nó chơi bời như vậy có ngày son lau chướng khí làm cho thương mǎ phong mà chết. Dơ dày thấy bà... Trung úy biết không, có hôm tôi bay với Đại úy Đức. Tàu chở nặng, cất cánh là là trên bãi tranh quạt tung những chiếc « áo mưa Ca bốt Lốt » bay loạn như bướm bướm... Đám cỏ tranh rạp xuống, thẳng Meko ôm mặt che bụi mông đít trắng hổn như con heo. Còn con nhỏ cuốn chiếc poncho nấm co một đống thấy bắt tức cười.

— Bọn nó ăn uống bỗn dường nên thèm đàn bà. Một khi hoả bốc tôi thì đâu cần dơ sạch, miễn là có nơi giải quyết. Tôi nghiệp mấy đứa con gái giữa trưa trời nắng chang chang phải nằm ngửa phơi cái giống khô khan nhẵn thín cho những con vật người đèn tráng phủ lên hành hạ đồi lấy dollar đem về nuôi miệng.. chung nó biết làm gì hơn ở cái xứ này? Còn tại Mỹ, ở nước nó súc mấy mà được dở vào những đứa con gái mười ba mười bốn !..

Tôi lại ngậm ngùi. Chiến tranh nêu thế đó. Những mái tóc trẻ thơ trai gái kia tội nghiệp ngàn bao. Tôi nhớ lại thời gian bay hành quân với 1 Tiểu đoàn không kỵ HK Ở Biên hòa. Buổi trưa standby trên

đang vác chiếu маш, ôm vải bạt, gầy dầu, quần áo hoa hoét đùi mầu chạy túa ra. Theo sau là lũ trẻ con cớn với tôi khi tôi nhẹ nhàng bảo mấy bà đi di đứng làm như thế mà bọn Mỹ nó khinh người Việt.

— Cái đồ gì đâu... Kệ tia tai tui, không mặc mờ chí tới ông mà là lỗi. Tui xin Mỹ chờ bộ xin ông sao?

— Đói thì đi xin ăn. Ông có nuôi tui tui đâu ? Ý mần việc cho Mỹ rồi làm bộ !

Tôi ngậm miệng. Biết làm cách nào cho những người kia hiểu nỗi khổ tâm nhục nhã của tôi ? Chiến tranh nêu thế đó. Cảnh bi thảm nhục nhã tôi đi nhiều, chứng kiến nhiều mà tâm hồn vẫn không chai đá, vẫn ngấm ngầm xúc động, âm thầm đau đớn thương cho quê nghèo đất nước điêu linh, đồng bào khổ nhục.

(bỗn trống 5 dòng)

Gã Mỹ đèn đã uống xong hộp nước, đang la héo đuối đàm trả lời phái trẻ mồ côi ? Cha mẹ lô lô mồ hôi nước mắt kiếm tiền để mua con nheo nhóc... Con chị cởi trần lêch thêch vác con em còn ngâm vũ cao su, mũi rãi tèm lem ngù gặt trên vai, suốt ngày phơi nắng trên cánh đồng nứt nẻ. Đứa bé trai thủ trong tay những điều thuốc là chầu nát, có đôi mắt to và đen lạy.

— Mày bảy lớn mà bảy đặt hút thuốc sao ?

— Dạ hông có. Con đem về cho ba con hút...

— Tôi sững sờ trước câu trả lời tự nhiên, ngây thơ và ngoan ngoãn của đứa bé. Một bà cụ lân la xách chai Coca lại chỗ Coldwater, húm hem cười :

— Du gêu Mama san chop chop... Mama san gêu du cốc ! Ô kê ?

Coldwater quay nhìn tôi dò chừng phản ứng trước khi đưa cho bà cụ phần lương khô của hắn. Tôi hỏi :

— Bác xin mấy thứ này làm chi. Mỹ nó ăn chứ mình ăn sao được ?

— Mày thày mần thông ngôn cho Mỹ ăn « goài » đâu có « khém ». Tui tui « khém » chót luôn, kiềm hồng có ma an...

Ôi ! mẹ Việt Nam ơi. Mẹ làm con không biết phải nên khóc hay cười. Bà cụ móm mém già nua gọi anh Bi lốt da vàng mũi tet là « thầy thông ngôn ». May bà không

chui vào mặt tôi như lần ở Gò Dầu Hạ tôi bị mấy bà nhà quê còng cớn với tôi khi tôi nhẹ nhàng bảo mấy bà đi di đứng làm như thế mà

đồ ăn khoai khau là cỗ và uống nước ruộng. Còn mình có khi bay thổi phổi từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều không được nghỉ trưa. Một chuyến bay cho thẳng kia lui cui mỗ hộp thịt ba miếng với hộp trái cây mà đớp trên trời. Cung cách này kéo dài mãi tui mình quy hết. Sức voi mà bay với bồng ?

Tiệm phát vào vai tôi, gục gặc cười.

— Đại đúng, Ngựa nó còn sướng hơn mình. Mày nói nghe cũng đặng pilot trực thăng khổ như chó.

Bất giác tôi thở dài, nghe lòng buồn mang mang. Tôi buồn thương tôi, thương đám bạn bè cùng chung đơn vị. Ôi thật mỉa mai cho tiếng hào hoa phong nhã. Em gái hậu phuơng ! Có em nào một buổi chiều thật đẹp, chịu khó dời gót ngọc đến khu cư xá độc thân mà xem cuộc sống của pilot hào hoa các anh... Hay ước gì các em xâm minh bay với bọn anh đi hành quân rồi biết. Có những buổi chiều xong phi vụ, tôi cất nón bay, áo giáp ở phi đoàn rồi lầm lì ôm bụng đói, lè tấm thân gầy mỏi mệt về khu cư xá. Vừa leo hai mươi bậc thang lầu, vừa thầm van vái chiều nay với nước làm ơn chảy cho nửa thùng bom đẽ mà tắm rửa trước khi thay bộ quần áo civil ra phố cơm đường cháo chợ... Nhiều khi tôi đã đứng đứng trước đầu hành lang xót sa nhìn đứa bạn mặc trần sì chiếc silip Jockey đang lúi hủi vật nhau với nồi cơm bốc khói đặt trên cái bếp dầu bò quay bằng những mảnh carton che giò. Tôi kêu lên :

— Ày.. ày.. pilot hào hoa ! May quá bữa nay còn lon gạo hầm. Tôi nay thế nào chả vác mặt ra nhà đào nhán nhó hát bài: « Sáng nay anh gồng... Em oi móc túi cho anh vài đồng... » ? Mẹ, vài đồng thời buổi bảy giờ đem cung kính biếu ăn mày nó đánh cho vỡ mặt !!

Mỗi tháng mười lăm ngày biệt phái Pleiku. Mười lăm ngày bay bồng phờ người mà sống thật tang thương ngẫu lục. Khi về ngửa tay cầm một trăm ba tiền vằng phản mà vui muôn khóc. Vui và hạnh diện vì được làm người pilot

Xem tiếp trang 47



Vì một lý do ngoài ý muốn Tác giả đã đánh mất trên hai mươi trang bản thảo. Dù với tận lòng cố gắng, Tác giả cũng không thể nào viết lại những phần đã mất. Ngậm ngùi cáo lỗi cùng độc giả sự sờ suất cùng sự gián đoạn của truyện dài Bên dòng nước biếc.

Một buổi chiều, khi hoàng hôn đã xám ngắt trên đồng hoang, hai bà già cùng một đứa bé gái đến đầu cầu. Họ xin đám lính Mỹ cho họ được vào thăm mấy ngôi mộ của bà con họ. Được một thông dịch viên hướng dẫn, Đại úy Nixon ra tiếp xúc với ba binh nhân tàn tạ kia. Đại úy Nixon hỏi :

«Mộ bà con của các người ở đâu ? Làm gì lại có mộ nơi đây được. Các người cần gì, âm mưu những gì xin nói thẳng cho chúng tôi biết !

Bà già thứ nhất, hai hàm răng đã rụng hết, một cái miệng trống hoang méo mó như một cái hang tối, tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo, hai mắt mờ nhạt xa xăm, bàn tay chống gậy run lầy lội, hai chân đi trắn, một bàn chân đồi mồi trô ra làm lèn da bà chỗ vàng chỗ trắng, trông như da một loài rắn lợ. Bà già chỉ tay về phía hàng kẽm gai nói :

«Mộ chồng con tôi trong đó. Lâu năm rồi, Ông cho tôi vào thăm.»

BÊN DÒNG NƯỚC BIẾC

Nixon ngỡ ngàng quay lại phía anh thông dịch viên. Anh thông dịch vận bộ đồ nhà binh, đầu anh chiếc mũ phớt, loại mũ đi rừng của lính Pháp, nơi mắt một đôi kính mắt (cái kính của Nixon tặng khi anh vừa tới nhận việc tại đây), miệng anh hai môi thật mỏng, loại môi lý luận, nơi cánh tay áo có một cái lon trung sĩ đồng hóa, cò tay một chiếc đồng hồ loại đắt tiền. Anh thông dịch nhận xét về người Việt nam của anh với Đại úy Nixon như thế này :

«Coi chừng tụi nó, Việt cộng đấy. Làm gì có mồ mả tại đây.»

Nixon ngược mắt lên trời, khi đó nắng quái đã tàn, bầu trời đặc màu chì, mây trắng bảng lảng khắp nơi, ông ta than thở :

«Họ già cả quá rồi. Dù họ có là Việt cộng chúng ta cũng không thể giết họ.»

Nhưng anh thông dịch viên sực nhớ đến việc anh ta đang cần Đại úy Nixon mua hộ ở P.X. cho một cái máy hát, anh ta bỗng đòi giọng, nói với nhiệt tình :

«Chính những người này tụi Cộng mới lợi dụng. Nên khám xét, biết đâu lại tìm ra tài liệu hay chất nổ, Đại úy.»

Nixon quan sát hai người đàn bà cùng đứa bé,

Con bé gái ngây thơ quá, nó nhìn quanh quất. Hai mắt nó như hai mắt nai, không chú ý vào đâu hết. Nixon chạnh nhớ đến những đứa con bên Hoa kỳ. Ông muốn bồng đứa nhỏ lên nhưng không tiện, vì nó cũng đã trên mươi tuổi. Áo quần con bé trông rách rưới đến thương tâm. Tóc nó hoe vàng vì nắng mưa quá nhiều. Có lẽ nó đói bụng. Nó mãi nhìn về phía Kota cùng thiếu nữ trên một pháo mài dài, họ dùng bữa ăn chiều.

Người đàn bà thứ hai, coi bộ còn trẻ. Với Coper người đàn bà này còn hữu ích, vì hai bàn tay bà ta rất đẹp. Hai bàn tay thiết thực cho sự mẫn mè, nhất là mẫn mè cái chỗ (...) của Coper.

Bà già thứ nhất nói lớn, vì bà có cảm tưởng nói tiếng Việt mà nói lớn như nói với một người cảm thì người Mỹ sẽ hiểu được :

«Mộ chồng con tôi trong đó, trong hàng rào kẽm gai bịt bùng kia. Chồng con tôi ngày trước chạy giặc ngang qua đây bị máy bay Pháp oanh tạc. Họ chết vào lúc sáng. Lâu lắm rồi, tôi nhớ mà. Hàng năm vào dịp tháng năm là tôi ghé về đây thăm viếng.» Bà già bỗng chùng giọng xuống, nói như nói với giấc mơ huyền náo của mình «ngày đó chồng và con tôi chết ngay trên vệ đường. Chúng tôi phải chờ đến tối mới chôn những người thân yêu không quan quách áo quần gì cả. Họ nằm yên dưới đất như những con dun con dế bị đập chết vô tình.»

Bà già nói dài quá, Nixon không nghe kịp. Ông chỉ nghe những tiếng gì liên hệ đến Pháp, người Pháp hay nước Pháp chi đó. Ông hỏi anh thông dịch viên :

«Bà già nói gì ?»

Anh thông dịch viên nhanh ý làm một việc thật hữu ích và hợp thời :

«Bà già nói ngày trước chồng bà theo kháng chiến chống Pháp. Họ đã anh dũng đền nợ nước tại đây, sau khi bắn rơi một máy bay Pháp.»

Nói xong anh thông dịch đưa mắt quan sát nét mặt của Nixon. Trong bụng dạ tối tăm của anh có một ý nghĩ như thế này : «Nixon sẽ nỗi giận mà tổng cõi hai con đàn bà bần thiu này đi». Nhưng Nixon bỗng sa sầm nét mặt. Ông ta như đau lòng cho một sự gì trắc ẩn lắm. Nixon nói :

«Thôi, khỏi khám xét, cứ cho họ vào thăm mộ những kẻ thân yêu của họ. Đây là chuyện ngày xưa ». Nixon quay phắt lại, trở vào pháo đài, sau khi ta lệnh cho một lính Mỹ đứng cạnh đó :

«Khỏi khám xét họ. Bảo người đàn bà bỏ cái xác tay ngoài đường. Không cho họ mang theo thứ gì khả nghi vào trại cả. Tôi nay cho họ ngủ dưới nhà giam.»

«Thưa Đại úy, trong nhà giam còn một thằng Vi Xi, Thằng con chim.»

«Nó chết rồi. Nó tự tử vào lúc ba giờ sáng.»

Nixon đi thẳng vào pháo đài. Ông ta nghe tiếng rít trên cánh đồng hoang. Âm thanh như tiếng đi của một loạt đạn từ đầu bắn tới. Hai người đàn bà đứng ngồi ngần trên đường, chờ được vào thăm mộ. Bỗng nhiên con bé thét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống.

Nó quằn quại trên lề cỏ. Không ai biết tại sao Em bé ngã xuống. Giữa buỗi hoàng hôn thơ mộng, Em như một nàng tiên ngã ra với cơn đau huyền diệu. Nhưng ngay lúc đó, khi bầu trời đầy một vè bí mật bao la, thì máu nơi người Em bé chảy ra. Dưới lớp áo đen rách rưới, nơi bụng, một giòng máu tươi thầm đầm ướt. Dòng máu yếu đuối. Dòng máu hiền từ không nói năng một lời nào. Dòng máu nóng mà tho ngây như dòng nước mắt, ta liếm vào đây e còn thấy ngọt ngào.

Em Bé từ từ nhắm hai mắt nai lại. Nó chết liền tại chỗ không trân trối một lời nào. Bà mẹ cúi xuống ôm lấy đứa bé. Tay bà ta trong tay Em bé. Và, trong cơn ngất ngây, bà tim thấy ngực Em vỡ ra, một viên đạn thứ hai ở ngay tim.

Sự kiện xảy ra mau qua. Người ta mới từ từ kiểm diếm những vết thương vè sau. Người lính Mỹ đứng kẽ cận cho tay lên sờ nòi vai cõi mình, xem có nơi nào có máu chảy ra. Rồi, một phút sau đó, như khám phá được một sự gì kỳ quái, anh lính Mỹ thét lên :

«Vi Xi, Vi Xi...»

Anh vứt chạy về pháo đài. Tất cả những khẩu đại liên vỡ òa ra, khạc từng chùm lửa về phía cánh đồng. Một trái hỏa châu đỏ vọt lên trời. Thứ hỏa châu báo hiệu, nó nát ra như ngọn pháo bông, trên nền trời xám tối, rồi những chấm đỏ kia từ từ rơi lạng lê xuống cánh đồng tịch liêu, y như những máu tự trời chảy xuống. Đêm nay cũng thế, người dưới đất bắn lên vài đám máu. Đám máu kia lên trời, thét lên thành tiếng rồi vung vãi ra, những máu, rơi xuống giấc ngủ Việt Nam.

Đám lính Mỹ vừa nhốn nháo, vừa nồ súng liên hồi ra tứ phía. Hai người đàn bà nằm mợt trên lề cỏ, ôm lấy cái xác Em Bé. Họ không sợ mình trúng đạn. Họ sợ em bé trúng thêm đạn. Lát sau hai người đàn bà cũng dầm máu. Máu nơi người em vẩy sang cho họ.

Cánh đồng vẫn yên tĩnh. Từ bên ngoài không có dấu hiệu nào của một cuộc tấn công. Đám lính Mỹ thôi bắn, bắt đầu di chuyển về vị trí cũ. Có tiếng chửi thề của đám con gái đi diếm mất dạy. Rồi lại có tiếng cười sặc sụa khi đám lính Mỹ cù vào người hay đập vào mông những con diếm kia.

Tiếng cười nhỏ dần, y như tiếng đàn chuột rủ nhau chít chít trong hang tối. Doanh trại đã lên đèn.

Rung rưng sáng hôm sau, trên lề cỏ đầm những giọt kim cương long lanh, máu Em bé chảy còn tại đó. Máu cũng như nước, nó thấm vào đất, nhưng máu còn đọng lại trên mặt cỏ màu thẫm. Em bé giờ này đã được tẩm liệm, nhưng linh hồn em có lẽ cất cánh bay. Nàng tiên nhỏ bé đã về cõi xám.

Weldon Johnson đi ra đường, ngắm những vệt cỏ bị nhặt nhòa nơi Em bé ngã xuống chiều qua lòng buồn rượi. Johnson quyết định sáng nay sẽ chôn cất Em bé khi mặt trời vừa mọc. Suốt đêm qua anh không ngủ được.

Khi đêm Em bé từ ngoài vào trong doanh trại, Johnson đặt Em lên một chiếc giường. Anh đeo hết những con điểm già mất nết ra ngoài. Johnson đóng những cánh cửa lớn, chỉ chừa một cửa lối ra ngoài vùng bưng biển bao la. Từ khung cửa lối này có thể thấy màn đêm thầm lặng buông xuống, vùng trăng bát ngát của tháng năm thòn thót bên ngoài.

Vì không có nhang đèn, Johnson phải lấy hai khoanh nhang muỗi đốt lên đầu giường. Mùi nhang muỗi xông ra hơi khó chịu nhưng Johnson muốn thế. « Phải có khói hương bên hình hài kẻ chết ». Đó là lời của thiếu nữ nói với Johnson như vậy, tục lệ Đông phương như vậy. Khói hương có những cánh bay đó là niềm luyến tiếc cuối cùng.

Johnson lấy một viên pin làm ngọn đèn mờ nhạt trong phòng. Anh dùng một tấm chăn trắng loại chăn sạch sẽ chưa dùng tới lần nào, để tẩm liệm cho em bé. Khi tẩm liệm, Đại úy Nixon, thiếu nữ, Kota cùng đến. Họ đứng thầm lặng ở đầu giường.

Sau đó Nixon làm dấu thánh giá rồi trở lên phòng, Kota cùng thiếu nữ ngồi cạnh em bé. Thiếu nữ khóc. Khuỷa lâm, khi mọi người ra về hết, Johnson ngồi lặng lẽ bên em bé, có tiếng kèn của Kota vang vẳng ngoài chân cầu. Vẫn bài The Longest Day.

Johnson nhớ đến thằng bé cụt tay cùng em gái nó. Chàng nhìn ra ngoài trời đêm hun hút. Cánh đồng thẳng nằm dà bát đầu xanh lái, bởi mưa mưa đang kéo dài. Dưới ánh trăng, vùng bưng biển như một màn nhung lụa êm đềm. Nhưng trên màn nhung xanh thẳm kia, & khắp nơi, máu đang từ từ thấm xuống, máu của yêu thương cùng thù hận. Chàng thấy hồn mình lạnh. Một niềm thương cảm từ đâu tràn đến xâm chiếm tâm hồn chàng.

Bây giờ, trong lòng đêm thâu, Johnson mới thực sự thấy cái vô nghĩa của đời sống, thấy bước đường viễn chinh xa xăm đáng thương hại của đồng bạn anh. Với Johnson, giờ này, mọi dục vọng đã thật sự chìm xuống, mọi tham vọng của mọi người Mỹ mới mẻ và hăng hái chính phục nhân loại hoàn toàn bị tan biến. Chàng chỉ còn lại đây một niềm thương cảm thật Người. Hoa thịnh đón đối với chàng, giờ phút này, cũng trở thành một cõi nào khác. Hoa thịnh Đốn, một nơi nào đó thật xa lơ ngoài trái tim chàng. Johnson chỉ còn đây một tình người sâu thẳm, bên cạnh chàng những cái chết thật giản dị, không phân tranh. Những đau đớn của Việt Nam thật hùng tráng và không có ngôn ngữ nào có thể giải thích nổi.

Johnson không hiểu được. Chừng nào hiểu tại sao chàng thương yêu những đứa trẻ mà chúng nó thì cố tình xa lánh chàng. Chúng nó xem chàng như là một loài kẹ. Bởi những người lính Mỹ của chàng có trái tim thơ ngây hơn cả những trái tim của trẻ nhỏ Việt Nam. Lịch sử Hoa Kỳ của chàng mới bằng một phần mười thời gian của lịch sử Việt Nam.

Dù có học qua một số ngôn ngữ, tập quán, phong tục của Việt Nam và Á đông, nhưng khi bước chân xuống đây, chàng cũng như những bạn chàng hoàn toàn bỡ ngỡ. « Thà ta trong hoàn cảnh một bọn xâm lăng thì ta không cần thủ thế, chẳng thương tâm, không vụ đến những hậu quả của dư luận hay là tình cảm. Đằng này khác. Vì thế Johnson ngỡ ngàng trước Việt nam khó hiểu, một Á đông sâu thẳm, gần như hoang đường.

Trẻ nhỏ VN, chúng nó lớn lên trong chiến tranh, trái tim chúng thường trực được đun nóng bởi đau thương cùng suy tưởng. Khác với bọn chàng người Mỹ.

Johnson ngồi thu mình trong đêm, nhớ mông lung, nhìn hình hài Em Bé bất động trăng nón. Chàng nghĩ đến một ngôi mộ. Sáng mai chàng phải chôn Em nơi góc doanh trại, gần bờ sông. Một vài tháng sau Johnson sẽ cố gắng làm cho hàng hoa chung quanh mộ được tươi thắm. Để hàng chiều sau những giờ chung đụng với chiến tranh nóng bức, chàng có thể về ngồi trên mộ Em nhìn mông quạnh và nhớ quê nhà.

Khoảng 3 giờ sáng, Johnson đốt thêm hai cây nhang nữa. Chàng lấy cái máy hình Polaroid ra chụp cái xác Em Bé. Mỗi lần ánh lửa từ cái chụp sáng lóe lên Johnson như được đánh thức bởi một điều gì lạ lùng lâm. Chàng thấy tâm hồn mở cánh trong ánh sáng nhanh chóng kia biều lộ một sự gì ngắn ngủi nhưng đầy ảo ảnh một kiếp người.

Bốn giờ sáng Johnson đặt lưng xuống, tìm một giấc ngủ thiêu thiui. Khi đó thiếu nữ cùng Kota bước vào. Thiếu nữ đặt một bình hoa màu trắng, do nàng tự làm trong đêm, bằng giấy pelure. Nàng

qui xuống bên cạnh em bé và khóc. Thực sự thi thiếu nữ khóc cho gia đình nàng. Cha mẹ anh em nàng đã tuần tự ra đi, bỏ lại mình nàng giữa chốn lạc loài.

Kota khui một lon coca cala, một hộp thịt, 1 hộp bánh kem đặt nơi đầu giường em bé. Kota thì luôn luôn thế. mồ bụng người anh ta cũng làm thử túc đó.

Lúc này, chung quanh thật vắng vẻ, trăng sáng ngồi ngồi bên ngoài, con sông rộng nằm im như một giòng tóc hiền hòa, phía núi không có tiếng súng. Ngọn núi như một thân thể cô đơn, đứng hoài hoài giữa một đất nước sầu muộn.

Kota dội hồn theo những cơn mộng xa xăm, nhớ đến Nhật bản hùng vĩ, nhớ khu vườn bên Hoa kỳ, nhớ biển Thái bình dương vô tận, nơi anh đã một lần qua bàng tàu thủy, năm nào. Hồn Kota di quanh quất, từ khu vườn đầy trái xanh đến vùng nhật nguyệt vô biên, rồi trở lại cái xác chết của Thằng con Khi. Kota nhớ từng đoạn ruột của nó khi chàng vừa mồ bụng. Chàng nhìn thấy cái hóng trắng non của Thằng con Khi, khi Coper chở khám phá ra. Ồ, tất cả chỉ là một sự tinh khiết đáng buồn nôn.

Bây giờ mặt trời sắp trồi lên phía kia. Mặt trời đỏ hỏn, lì lợm và gian ác ngày hăng ngày vẫn qua đây. Johnson vừa thức giấc. Cây nhang muỗi đã đến nơi đầu giường Em Bé. Chàng đầy cửa căn phòng hiu hắt, bước mạnh ra ngoài.

Dẫm lên những ngọn cỏ rót, đến nhìn nơi Em Bé đã chết hôm qua, Johnson trở về phòng dụng cụ. Anh mang một cái xéng, đào một cái huyệt.

Đứng trên bờ sông, nhìn lên cao, mây hồng và những vì sao dần dà tan biến, Johnson tự hứa là từ nay, khi tắm trên giòng sông này, anh sẽ không cởi truồng nữa. Anh sẽ không làm một con cá không lò nói tiếng Mỹ chau, thở bằng phổi, bơi qua lại dưới dòng nước trong veo này nữa. Trái tim gần như thơ ngây của Johnson rung động quá, anh muốn khóc hết sức khi nghĩ tới thằng bé cụt tay và em gái nó. Johnson cũng tự tìm hiểu lý do chúng nó bỏ đi. Cuối cùng anh tự giải thích: « có lẽ tại mình ép thằng nhỏ uống rượu nhiều quá chắc. Có thể mà chúng nó nỡ bỏ đi thi quá là chúng nó phụ mình ».

Đào xong huyệt mà hình chữ nhật, Johnson mang xéng xuống sông rửa, anh té nước lên mặt. Johnson mang ra sáu tấm ván, đặt xuống quanh lỗ đất. Dưới cùng anh đặt một tấm ván dày hơn. Tấm ván thứ sáu, anh định dùng dày lại, làm như tấm ván thiên của một chiếc quan tài.

Một lần nữa, Johnson cầm không cho mấy chỉ đì điểm đi qua lại vùng mà anh sẽ chôn cất Em bé gái kia. Mấy chị đàn bà con gái tanh hói, phải tụ họp lại phía dưới gầm cầu tắm giặt. Họ có khi

trứng mổ đùa cợt với nhau, cởi áo, ném nịt vũ chọc ghẹo với nhau.

Dưới bầu trời trong vắt buổi sáng, Johnson hai tay bế Em bé trong lớp vải trắng đi trước. Thiếu nữ cầm một bình hoa theo sau. Kota cùng Nixon đi sau nữa. Cuối cùng là hai người đàn bà khốn nạn chiều hôm qua.

Bà già tóc bạc phơ khóc ngất ngú. Hai hàm răng đã rụng, miệng bà như một cái miệng bằng cao su méo mó, từ đó lắp cắp, trộn qua lại những lời than van già nua. Người đàn bà còn trẻ hơn thì khóc thét lên, chỉ la hét như điên, rồi chỉ ngất lịm bên huyệt mà Em bé. Bây giờ Kota mới khám phá ra nơi người người chị đàn bà trẻ kia một cái theo nơi cõi. Dấu thịt của một hậu quả bị cháy vì bom hay xăng đặc gì đó.

Johnson đặt Em Bé vào lòng huyệt Thiếu nữ ném cái hoa giấy xuống. Đại úy Nixon đặt bên cạnh em bé, trong huyệt mà, một con búp bê cùng một gói kẹo. Xong, ông ta ném xuống một nắm đất. Nixon quay đi, đưa tay lên vuốt mặt, che dấu một nỗi cảm động. Johnson cầm cái xéng, chậm rãi cho xuống từng lát đất. Đất dần dần được che kín khuôn vải trắng, mặt mày tay chân Em Bé.

Khi ngôi mộ được đắp xong, Kota rút cây đoàn kiếm ra. Anh múa trên thỉnh không một vải đường. Người đàn bà hoảng hốt, tái mặt. Bất thẩn Kota cầm cái kiếm xuống nơi đầu mộ Em Bé. Kota nói :

« Không, không bao giờ ta mồ bụng người bằng lưỡi kiếm này nữa. Johnson, hãy làm ở đây một cây thánh giá đi. Hãy trồng quanh đây một hàng hoa đi. »

Johnson lấy một thanh gỗ cột ngang qua. Thanh gỗ và cây kiếm tạo thành một cây thánh giá. Bây giờ Coper xuất hiện. Vẫn quyền thánh kinh nơi tay, anh mang ra đọc. Ở đây Coper đương nhiên biến thành một vị linh mục, thường đọc kinh cho những kẻ chết để bồi dến nước Thiên đường. Vừa đọc kinh, thỉnh thoảng Coper nhìn vào đôi tay mềm mại của thiếu nữ. Thiếu nữ e thẹn, cúi đầu.

Trời đã thực vào ngày. Nắng chan hòa từng cao. Đoàn công voa từ ngã ba H. lại ào ạt tiến về. Đoàn xe sẽ dừng lại tại vị trí cầu vào lúc mười giờ sáng. Sau đó đoàn xe sẽ chạy luân về thị trấn Đ. Từ xa, một đám bụi mù bốc lên. Johnson thấy mấy người lính Mỹ ngồi trên mấy chiếc thiết giáp hộ tống chạy đầu. Những lá cờ Mỹ nhỏ bay trong bầu trời đầy bụi đen.

Johnson ra sông tắm. Lần này anh vận quần lót. Bơi qua bên kia sông, Johnson ngồi trên bờ, nhìn về phía ngôi mộ mới của Em Bé, nghỉ thăm trong lòng :

Việt Kiều tại Ai Lao...

(tiếp theo trang 30)

gây được thiện cảm không nhỏ của mọi gia đình Việt kiều đối với chính phủ trong nước và nhất là chương trình giáo dục vở lòng hoàn toàn Việt Nam sẽ là tiếng gọi tha thiết để các em nhỏ nhớ đến quê hương nòi giống.

Bởi với học sinh đã học hết chương trình trung học, chính phủ nên đặc biệt dành ra mỗi năm 10 học bổng tại các phân khoa đại học ở quốc nội, hoặc vài học bổng tại ngoại quốc. Như vậy, sẽ khuyễn khích và phát huy được tinh thần biếu học của học sinh Việt kiều tại Ai Lao. Tình trạng số học sinh này hiện nay rất nan giải, một số sau khi đỗ tú tài toàn phần, đã cố vận động xin nhập quốc tịch Lào để hy vọng được học bổng đi ngoại quốc. Tình trạng đó, vô hình chung đã làm giảm đi rất nhiều chuyên viên tương lai cho đất nước Việt Nam.

XÃ HỘI : — Nếp sống tinh thần tuy thoái mái, nhưng Việt kiều tại Ai Lao, nhất là tại các tỉnh lẻ như

Luang-Prabang, Pakse, Savannakhet Thakhet, lúc này vẫn chưa được yên tâm lo liệu cuộc sống vật chất, vì an ninh xã hội chưa được bảo đảm, vấn đề phòng bệnh và trị bệnh chưa được lưu tâm. Việt kiều tại thủ đô Vạn Tượng được may mắn hơn bởi có sự săn sóc của phòng Y-Té Tòa Đại Sứ VNCH. Bác sĩ và các nhân viên làm việc thật đặc lực và tận tâm, Chính phủ nên nghiên cứu biện pháp để có thể gửi lên Ai Lao vài Quân Y Sỹ để làm việc tại các tỉnh các Quân Y Sỹ này sẽ làm việc mặt buổi trong các bệnh viện Lào để tổ tinh túng thàn tưống trợ giữa hai dân tộc Việt-Lào, còn một buổi sẽ khám bệnh và trị bệnh cho Việt kiều tại địa phương. Với phuơng tiện sẵn có, với khả năng tiếp vận quốc phòng, tuy trong hoàn cảnh chiến tranh, nếu Chính phủ VN có gửi vài Quân Y Sỹ lên phục vụ tại Ai Lao, chắc cũng không thấy thiếu, đành rằng nếu có gửi lên thì cũng chưa phải là đú !

Nghiên cứu vấn đề trên, đặt trọng tâm vào việc bảo đảm an ninh xã hội cho Việt kiều, giải quyết vấn đề một cách sốt sắng trên tinh thương dân tộc, là chứng tỏ cho mọi người thấy sự săn sóc

của chính phủ đối với mọi công dân đất nước, dù sinh sống ở đâu, là động cơ thúc đẩy Việt kiều hải ngoại hướng về Đất Mẹ.

Tren đây là nguyện vọng thiết yếu nhất của Việt kiều tại Ai Lao. Đối với chính phủ Trung ương, nó cần được nghiên cứu và giải quyết một cách thỏa đáng cho hợp với chủ trương của chính phủ, và cũng để đáp ứng với tinh thần xung phong tòng quân đến 6 đợt của thanh niên nam nữ Việt kiều tại Ai Lao, tuy nhận sốt tòng quân ít ỏi, nhưng ảnh hưởng chính trị quốc ngoại rất lớn.

Sáng suốt nhận định thời cuộc, nắm vững lấy tinh thế thuận lợi, khai thác khuyết điểm địch để bô khuyết kinh nghiệm và phát huy ưu điểm ta, tìm hiểu nguyện vọng Việt kiều, quy định thành vấn đề và giải quyết vấn đề đó một cách khoa học và chính xác, đó là động cơ thúc đẩy Việt kiều hải ngoại hướng về Đất Mẹ, tin tưởng vào chính nghĩa và sự tất thắng của công cuộc chống Cộng, gày hậu thuẫn không nhỏ cho Chính Phủ trên trường ngoại giao và chính trị tại hải ngoại.

Phạm Hoàng Quân
(Vạn Tượng)

Dak Seang...

(TIẾP THEO TRANG 41)

quan tử, Quân tử thực vô cầu bão. Nhớ buổi tối buồn tinh chui vào quán rượu... Em nói anh đừng giận, lương Trung úy của anh 1 tháng, em kiếm 1 ngày. Tôi cầm ly rượu xoay xoay trên mặt quầy, cảm như thác... Tôi em nói đúng. Thắng xích lô cũng phè phoca hơn anh. Em có tiền, em có quyền phát ngôn như thế. Nhưng sự thực phũ phàng em nói ra đã làm đau tôi lắm biết không ? Chẳng lẽ tôi lại say đến độ làm cảm tâm sự với Mai rằng đồng tiền đâu nghĩa lý gì.

Tôi sinh voi sinh cỏ, anh vẫn có cơm gạo Mỹ dễ ăn và bay lá lướt. Rằng anh yêu nghề pilot. Dù rằng pilot trực thăng khó nhọc bậc bão không được ưu đãi như nghề bay khu trục, không được tà tà như L.19 và không được giàu có như pilot C.47... ?

Tôi đâu có buồn tủi nhiều. Bởi vì tôi chấp nhận cái nghề đã thành cái nghiệp chung thân. Lái trực thăng vui lắm chứ và có rất

nhiều an ủi. Niềm an ủi đó, không phải thứ danh diện được khoác trên người bộ đồ bay đẹp đẽ oai hùng với áo gáy súng đạn kè kè trinh diễn. Được mồ tối quần jean áo banlon, đi giầy da lộn, đeo nhẫn Air-Force ra phố cua đào, một điều rằng anh bay bồng, hai điều rằng anh biết đủ món ăn chơi vì anh là pilot...

Nỗi an ủi của tôi, như đã nói, là được bay đi khắp chốn, khám phá ra những cảnh đẹp trên quê hương cùng cảnh điệu tàn chết chóc mà biết yêu thương đất nước. Nỗi an ủi là có anh em sống chết với nhau, chung cảnh khổ, chia sẻ vui buồn. Tình thương yêu đồng đội có thật và rất đáng cảm động. Không lợi danh nào làm anh em cầm dao đâm lén sau lưng nhau. Nỗi an ủi thật hoài mãi sau những phút giây

xông xáo lần xả vào chốn cung hung cực hiểm mà khi về còn thấy mặt nhau, mừng rỡ.

Tiệm ngửa cổ tu xong ngum nước, đưa tay quết miệng rồi lại phát vào vai tôi cái nữa :

— Thank you! Uống cho đã không lát nữa đi bay lãnh đạo thành con ma chết khát.

Tôi tức lưỡi :

— Nó bản cóc biết đường nào mà né. Hồi nãy đáp núi EK chúng nó vừa bắn vừa pháo kích làm tao chới với muôn mồ cửa nhảy ra ngoài mà bỏ.

— Bò đi đâu ? Chui xuống đất cũng đúng đầu tại nó. Minh chỉ biết lò đáp xuống rồi hốt lèn chạy cho lẹ, thi giờ chó đâu mà sợ ? Nhau mạt phô mặc sống chết cho số mạng chứ làm gì được ?

(CÒN TIẾP)

CÂU CHUYỆN SỐ 13

(TIẾP THEO TRANG 27)

ta còn bắt tôi vào ty cảnh sát. Dọc đường dẫn đi. Tay bị vặn chéo. Và ông đánh tôi như 1 con chó đại. Ra đến ty, tôi còn nhớ lời ông nói với nhân viên trực. «Tôi vừa bắt được thằng du đảng». Nó đánh con tôi. Lái giấy tạm giam. Rồi mai sẽ tinh. Lúc đó mấy giờ ông còn nhớ không ông Tu ? Đầu óc chỉ còn nghe được vậy, cửa nhà kín mở ra, và tôi gục xuống như 1 bao cát rơi.

Buổi chiều không thấy tôi về. Được mấy người hàng xóm cho biết. Mẹ tôi khóc, Mẹ tôi xin ông, năn nỉ xin ông. Ông cũng chẳng tha. Mẹ tôi nhớ người làm đơn kiện nhưng chẳng được cái giải gì. «Cái ty ở đất Banmê cũng có nhiều trò phu thủy. Tiên sư đời. Xa mặt trời mấy ông muối làm sao cũng được». Chỉ tội cho những con cháu của quý vị thôi. Mong quý vị nhẹ nhẹ tay chân cho con cháu nhờ đôi chút.

Thưa ông Bố Lão. Tôi bị nhốt như vậy đúng 1 tuần. Không ra tòa. Khi cho tôi về. Các ông cho tôi về thẳng 1 lèo. 1 tuần lễ làm bao bông cho ông vỗ sư Vũ Văn Tu tập đấm đá. Bây giờ thi ông đã giỏi nghề. Thấy ông đã lèn chúc. Tôi không dám nói ngựa đâu. Nó đã đau lắm. Về đến nhà năm 15 ngày húp

nước cháo. Nó cứ rên lên. Khi tôi ngoe ngóe ngồi dậy được.

Tôi không dám đi học. Vì ông đã thuê mấy anh lính xuống đánh tôi. Khi tôi hành kiện. May anh lính mang lựu đạn súng xuống kiểm tôi. Tôi đi trốn. Và mấy anh con hám giết mẹ tôi đốt nhà v.v.. Thủ nghĩ hành động ham tiền của mấy anh. May anh nghĩ thế nào ? Hồi những anh lính mà được ông Tu mua chuộc. Thế là tôi phải từ giã gia đình xin đi lính. Đi lính chứ không cần cảnh già, cảnh vặt. Vì đi lính nó mau hơn ông Bố Lão a.

Sau thời gian 4 năm đụng chạm với trò đời huyền ảo. Bây giờ tôi là 1 Phế binh. Lấy tư cách cá nhân tôi. Tôi mong ông Vũ Văn Tu. Hiện ngự tại ấp 8 Xã Lạc Giao Ban Mê Thuột. Ông hãy «Tu» đi cho con cháu sau này nó được hưởng hồng phúc của ông. Và than ôi. Biết bao nhiêu chuyện đau lòng khác mà ông cố tình xua đuổi tuổi trẻ bọn tôi vào những hố sâu của tội lỗi. Của căm thù. Tôi cũng thành thật không có ác cảm gì đối với ông. Vì «Đời là thế».

Phế binh

Phạm Xuân Toán
59 trại định cư Hưng Đạo
Xã Lạc Giao, Ban Mê Thuột

COTRACYN

2 TRỰC SINH
(TRICLACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)

3 KHÁNG SINH
(SULFAMIDES)

SINH-TỐ BI2

Trị bệnh:

- BAN NÓNG-BAN CUA
- THƯỞNG-HÀN
- CẨM HO.SUNG PHỐI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHÉ LỎ LOẶT.VẾT ĐAU
- SUNG MÙ.LÂM ĐỘC

VIEN NGỌT ĐỂ UỐNG

ĐỂ TRONG GIẤY THIẾC

cố HÌNH TRÄI RIM

MUA ĐỂ ĐẲNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

K.N.Sô 84 M-BYT-QCDP

(1) Tập san Sứ Địa, số 16, 1969, bài «Vai Trò Của Người V.N. Tại Bán Đảo Đông Dương» của Hân Nguyên, tr. 141.

Mới có! đặc biệt loại A EXTRA QUALITY



(muốn được bót 600\$ bắt buộc cát báo này)

ĐẠI LÝ SAIGON — DAKAO : Tân Tiến 146 Lê thánh Tôn — Sinh Sinh 31A Lê Lợi — Xuân Hòa 121 trong TAX Nguyễn Huệ — Hoa Đào 112 Lê Lợi — Bà Khương 230 Lý thái Tổ — Bà Yến 463A Trần Hưng Đạo — 357/5 Nguyễn Thiện Thuật — 154 Hiền Vương Saigon — Thủ 178 Đinh Tiên Hoàng — Đồng Hải 39 Nguyễn huy Tự DaKao — Bà Bi 312 Phạm hồng Thái Gia Định (Ông Tạ) — 85/4H Nguyễn phi Khanh DaKao. — uốn tóc 120B Đinh Tiên Hoàng

ĐẠI LÝ CÁC TỈNH : Nhà sách Vân 21, Lý thường Kiệt và Minh Tâm 56 Quang Trung Ban mè Thuột — Kim Sơn 10 Hùng Vương (Bến xe mới) Cần Thơ — uốn tóc 11/4 Phạm ngũ Lão Bình Long — Tân Thích 234 Gia Long Quí Nhơn — Đức Thái 13 Nguyễn Huệ Mỹ Tho — Phú Cường 35 Trần Hưng Đạo Huế — Số 63 và 10 trong chợ Biên Hòa — 51 Triệu nữ Vương Đà Nẵng. — Quận Chúa 22 Ng. Hoàng Nha Trang — Lạch Tuyết 21/A2 Hoàng tử Cảnh Nha Trang — Phan Đình 134 Phan bộ Chau Quảng Ngãi — Bình Minh 12/3 Nguyễn an Ninh Vũng Tàu — Hương Giang 30 Phan bộ Chau Huế.

CẦN GẤP Nhiều Đại lý các tỉnh, điều kiện dễ dàng, ở xa muốn mua gửi mandat 1.900\$ để tên Bà Chanh Nguyễn 523 Trần Hưng Đạo Saigon gần Nancy.

QUAN TRỌNG : có Đại lý tẩm dịa bắt chính ham lợi nhiều đã bán đồ giả như loại ABC và Mai Hoa quí bà chó ham rẻ một hai trăm mà uồng công, đòi cho được loại A. NVTĐ. Loại giả thường đòi nhân hiệu khác bày bán ở các chợ. và những dịa chỉ không có trong báo này.

chưa dùng ↓

đã dùng ↓

cô Kim Xuan ↑

Mời quý bà đọc một đoạn thư của danh vú Kim Xuan viết khen tặng: «Thưa bà, Soutien Automaticque lại A EXTRA QUALITY kỹ thuật tân kỳ. Vượt xa các hàng khác mà Xuan đã dùng thử. Loại A trình bày giản dị, mát lấm, Catalogue in thật đẹp, chỉ dẫn rõ ràng và độc đáo. Nhờ đó mà sau khi dùng 60 ngày Xuan thấy kết quả ngoài ý muốn. Xuan tin rằng loại EXTRA QUALITY này sẽ làm vừa lòng những bạn gái khó tính nhất. (ký tên Kim Xuan)

Muốn có bộ ngực nở nang no tròn, cân đối phải mua đúng Nịt vú Tự Động loại A EXTRA QUALITY khi bộ ngực này nở lớn rồi không bao giờ nhỏ trở lại, giá 2.500\$ bót 600\$ còn 1.900\$, chú ý chỉ bót trong tháng 5-70 mà thôi. Loại Nịt vú Tự động cũ vẫn bán 1.600\$ không bót.

NỊT VÚ TỰ ĐỘNG KẾT QUÁ 100% →



Mỗi người
một
bàn chải răng..



Nhưng chỉ dùng

KEM
ĐÁNH RĂNG

Hynos
PHOSPHATE



VN EXPRESS

Với

Hynos
PHOSPHATE

mang lại cho quý vị
một hàm răng trắng trong
những nướu răng lành mạnh,
một hơi thở thanh khiết,
nếu quý vị
chải răng 2 lần trong ngày

đánh răng sớm chiêu
răng tươi sáng nhiều

MÙI THƠM CAM NGUYÊN CHẤT

Kẹo Bổ Multi-Calcium

Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

CẦN CHO:

- Em nhỏ đang sức lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

